



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG

SLÆGTEN

fra

REFS BISGAARD I HURUP SOGN

(Refs Herred)

om

Søren Jensen Bisgaard, født 1792,

og hustru

deres forfædre og efterkommere

NORDISK SLÆGTSFORSKNING ApS
SKRINGSTRUP, SKALS
1976

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppes Aakjær.

Forord.

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J.C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig saadanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, saa de kan gaa videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men ogsaa skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig ogsaa gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen faa den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" saa husk paa, at vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og at alt - ogsaa en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstaa sig selv og prøve at faa rede paa forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, maa han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægts-historiske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foretelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De kære læser, har

et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Hurup sogn, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, slægtens gamle har gaaet, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som dem ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saa-vel mørke som lysø timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke saa meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelt- hederne forsvinder, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlaan af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nu-levende og kommende generationer.

Skals, den 24. november 1976
Nordisk Slægtsforskning ApS

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler ægteparret Søren Jensen Bisgaard og Karen Henriksdatter med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af efterkommerne efter nævnte ægtepar.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 6's fader har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12's forældre har nr. 24 og 25, nr. 13's forældre nr. 26 og 27 etc.. Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 15 gift med nr. 14, deres barn er nr. 7 gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For overskuelighedens skyld findes vedlagt en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Vedlagt findes endvidere en sol. Medens den skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindelsen tilbage i tiden fra stamfaderen (se

ovenfor), giver solen med stamfaderen i midten en oversigt over hans børn, børnebørn og oldebørn, mærket med henholdsvis romertal, store bogstaver og arabertal, og saaledes at laveste tal eller første bogstav i alfabetet er ældste barn i en søskendeflok. I bogens tekst videreføres dette system, saaledes at børn af arabertal er mærket med smaa bogstaver, disses børn med arabertal efterfulgt af en parentes etc. Man opnaar derved, at enhver person i efterkommeroversigten faar sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle øvrige nævnte personer. Eksempel: II.F.2.b.. Nummeret angiver, at den paagældende er andet barn af II.F.2., som igen er andet barn af II.F., mens II.F. er sjette barn af II., som er andet barn af stamfaderen. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter, var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "haardt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene paa de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td.	hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 "	"
1 " hvede eller ærter	1½ "	"
1 " havre	½ "	"
1 " humle	½ "	"
4 læs enghø	1 skp.	"
12 gæs	1 td.	"

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og paa grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den saakaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen paa godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man paabegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret paa jordens ydeevne - boniteten - der sattes i forhold til arealet og saaledes angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Ogsaa møllet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmaaling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede aar blev benyttet som basis for grundskatten paa landet, blev den paa grund af jordernes forbedring m.m. efterhaanden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i aarene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere om-

hyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ td. land (å 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. Paa Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ tdr. land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de daarlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Anetavle

for

Søren Jensen Bisgaard

og

Karen Henriksdatters
børn

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet paa grundlag af de bevarede danske arkivalier. Maaske skuffes De og finder, at de resultater, der her er opnaaet, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke staar i forhold til det, De har maattet betale for denne bog. Muligt er det ogsaa, at De er fuldt tilfreds og finder resultaterne baade gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet paa vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeaaen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg paa f.eks. landsarkivet i Viborg og her faar lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med haandskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle faa gange, og for hvem det hele endnu er saa nyt og uforstaaeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere aar har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhaanden har faaet lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne ogsaa gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille paa alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder paa problemer og vanskelig-

heder. Størstedelen af tiden gaar da ogsaa med undersøgelser, som giver negative resultater, men saa meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen paa problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, maa De saaledes huske paa, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin raadighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgaar af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere saasom fødsel, daab, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov paabudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegaarden. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne saaledes kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gaaet tabt før 1814, det aar hvor der blev paabudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældste kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkaar meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpeklender, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne ogsaa fremgaar, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af laan etc. Protokoller af denne art blev paabudt ved forordning af 1738, men en stor del er gaaet tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier

kun har betydning, naar man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, saasom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregaard. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte maa man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de paagældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gaaet tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori- mod det er smaat med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt paa hvilken maade efterlændskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil saaledes afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke paa grund af manglende kirkebøger lader sig paavise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de paagældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske paa den maade, at der opstaar en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer saa ud for, at Peder Jensen fremstaar paa tinge og vidner, at den paagældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gaardes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske aarbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnbeskrivelser etc.

Hvis man saaledes i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og paa land, saa viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt saa kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren med det formaal at give Dem indblik i arbejdets omfang og bringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som forhaabentlig vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

1 GENERATION.

Ane 2 Søren Jensen Bisgaard

er født 1792 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde den 26. september 1857 samme sted og blev begravet den 2. oktober.

Han blev døbt den 5. marts 1792, og faddere var Søren Clausen, Michel Thøgersen og Mads Jensen samt Peder Christensen og dennes hustru fra Gettrup.

Søren Jensen Bisgaard blev gift den 15. oktober 1815 i Ydby Kirke med

Ane 3 Karen Henriksdatter

Forlovere ved vielsen var brudgommens fader og brudens stedfader.

Karen Henriksdatter er født 1788 i Flarup, Ydby sogn, og hun døde den 20. august 1865 i Refs Bisgaard og blev begravet den 29. august.

Hun blev døbt den 20. oktober 1788, og faddere var jomfru Høyer fra Skyum Præstegaard, Peder Gramstrup fra Vestervig sogn, Mads Møller fra Morsø samt Christen Jensen og Christen Sørensen, begge fra Flarup.

Da Søren Jensen Bisgaards mor i 1839 døde som enke, var han eneste arving, hvorfor han lod pastor Sørensen i Hurup Præstegaard udstede en attest herom, hvilken attest han fik tinglæst som adkomst paa fødegaarden Refs Bisgaard af hartkorn 9 tdr. 2 skpr. 1 fjdk. 1 7/12 alb. samt paa boets udestaaende fordringer hos Thomas Mørk i Dover samt Mikkel Christian og Peder Kibsgaard i Refs, saaledes at han overtog det samlede bo, ansat til en værdi af 3600 rigsbankdaler sølv.

Søren Jensen Bisgaard drev nu Refs Bisgaard indtil sin død, hvorefter enken Karen Henriksdatter afstod gaarden til den yngste søn Jens og gik paa aftægt hos denne. I den anledning oprettedes følgende aftægtskontrakt:

"Undertegnede Jens Sørensen Bisgaard, som under Dags Dato fra min Moder Karen Henriksdatter, Enke efter afdøde Gaardmand Søren Jensen Bisgaard, har erholdt Skjøde paa Gaarden Refs Bisgaard med underliggende og tilhørende Eiendomme, forpligter mig herved til at svare bemeldte min Moder, saalænge hun lever, følgende aarlige Aftægt:

1.

Saalænge min Moder dermed er tilfreds, nyder hun Kosten ved mit Bord i enhver Henseende, saaledes som jeg og Familie selv faar den, samt iøvrigt forsyner hende med fornødent Huslye hos mig, Klæder, Lys, Varme, Sengeley-

lighed, Pleie og Opvartning samt øvrige Bequemmeligheder, saaledes at hun dermed kan være tjent.

2.

Skulde min Moder derimod ikke være tilfreds med at leve paa den ovenfor nævnte Maade, men ønske at boe for sig selv og føre egen Huusholdning, er jeg forpligtet til at præstere hende, som følger:

- a. Efter et halvt Aars Varsel opfører jeg en Aftægtsbolig for hende tæt ved Gaarden af 24 Alens Længde og 10 Alens Bredde samt af een Steens Muur, hvilken Bygning indrettes efter min Moders Ønske, hvorhos jeg vedligeholder den i forsvarlig og god Stand.
- b. fra den Tid min Moder flytter ind i Aftægtsboligen, leverer jeg hende aarlig til Underholdning 6 Tdr. Rug, 6 Tdr. Byg, 4 Lispund Smør, 30 Potter Brændeviin, 40 Potter Mjød, 10 Potter Rom, 2 Lispund Kaffe, 8 Lod Thee, 1 Lispund Kandis, 1½ Lispund Melis, 12 pd. Cichorie, 4 Karduser Røgtobak, 8 Torsk om Foraaret og 8 Do. om Efteraaret, 1½ Ol Sild, 2 Ol Hønsæg, 2 Tdr. Kartoffler, 2 Lispund Ost, 2 Lispund Flesk, 2 Lispund Aal, 3 Skp. Salt, 4 pund Hummel, 6 fede Gjæs og 4 fede Faar, 6 pund Sæbe, 3 pund Soda, 1 Lispund Hør, 1 Lispund Hvedemeel, 1/4 pund Salpeter, ½ pund Allehaande, ½ pund Kanel, 4 pund Svedsker og 4 pund Rosiner samt 1 Pk. Twist. - Disse Gjenstande udredes kvartalsviis, hver Gang med 1/4 Deel i sunde og gode Varer. Torskene Leveres naturligviis til hende til den ovenfor bestemte Tid. - Endvidere leverer jeg hende i Bjergningstiden 10 Læs Mosetørv á 20 Snese, 8 Læs Hedetørv á 20 Snese og 1 Læs Lyng. - Desuden føder og græsser jeg for hende 4 Faar med Yngel, og leverer hende daglig 3 Potter nyemalket Mælk om Vinteren, der regnes til ½ Aar, og 4 Potter om Sommeren.
- c. naar min Moder flytter ind i Aftægtsboligen, udtager hun af mit Bo Alt, hvad hun behøver til Brug saasom: Sengeklæder, Bohave, Kjøkken og Bryggers redskaber m.v., som hun beholder til Brug, saalænge hun lever, men ved hendes Død tilfalder disse Gjenstande Gaardens Eier.
- d. Jeg betaler Løn til en Pige til min Moder, som saa selv giver Kost.
- e. i Sygdoms og Alderdomstilfælde skal jeg give hende den fornødne Hjælp, naar den Pige, som hun har hos sig, ikke alene kan overkomme den, og naar hun ønsker Lægehjælp, foranstalter jeg Lægen hentet og afholder de øvrige dermed forbundne Omkostninger. Jeg giver hende ligeledes Befordring til og fra Kirke, henter Præst til hende og iøvrigt befordre hende til hendes Familie og Andre, hvorhen hun ønsker sig.

- f. jeg besørger hendes Korn til og fra Mølle og iøvrigt tilsteder hende fri Kørsel til og omkring Boligen og ud til Veien.
- g. jeg foranstalter og bekoster hendes hæderlige og anstændige Begravelse efter hendes Død, som Skik og Brug er i Egnen.
- h. det staar min Moder frit for at flytte bort og leveres hende da Aftægten, hvor hun flytter hen, dog ikke over 2 Mill, hvis Aarsag Melken bortfalder, imod at jeg aarlig betaler hende 30 Rdlr., men Aftægtsboligen skal staae hende aaben, saaledes at hun kan flytte tilbage, og kan hun da fordre Aftægten leveret som foran bestemt.

3.

Til Sikkerhed for denne Contracts Opfyldelse pantsetter jeg herved med første Prioritets Panteret de mig efter Skjøde af Dags Dato tilhørende Eiendomme, nemlig:

- a. Gaarden Refs Bisgaard i Hurup Sogn af Hartkorn under Matricul Nr. 5 = 8 Tdr. 5 Skp. 0 Fjdk. 1 Alb., gl. Skat 57 Rdlr. 4 Mk. tilligemed 2/3 Anpart af Konge Korntienden.
- b. en Parcel i Refs, "Haard Eng" kaldet, af Hartkorn under Matr. Nr. 20 = 6 Skp. 1 Fjdk. 2½ Alb. og gl. Skat 4 Rdlr. 26 Sk. tilligemed 2/3 Anpart af Konge-Korn-Tienden.
- c. en Do. ibidem af Hartkorn under Matr. Nr. 46 = 1 Td. 1 Skp. 0 Fjdk. 1½ Alb., gl. Skat 6 Rdlr. 28 Sk. med Parcellens Konge-Korn-Tiende.
- d. en Do. af Øster Ulsted, ansat under Matr. Nr. 1 f for Hartkorn 1 Alb. og gl. Skat 30 Sk. - tillige med Bygningernes Assurancesum, Jordernes Sed og Afgrøde, og begjæres dette Document desaarsag tillige tinglæst som Pantebrev.

Det bemærkes, at der af Eiendommen er ifølge Kontract af 10. August 1854, tinglæst 1ste Februar 1855, bortleiet et Stykke Jord til Claus Odde og Anders Mikkelsen."

Søren Jensen Bisgaard og Karen Henriksdatter havde i deres ægteskab børnene: I. Gjertrud Marie, født 1816, II. Jens, født 1818, død 1825, III. Henrik, født 1820, IV. Maren, født 1826, død 1827, V. Maren, født 1828, død 1829, VI. Else Marie, født 1830, og VII. Jens, født 1835. Disse børn og deres efterkommere er nærmere behandlet i bogens andet afsnit.

2. GENERATION.

Ane 4 Jens Pedersen Bisgaard

er født ca. 1756 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde den 17. maj 1833 samme sted og blev begravet den 24. maj. Hans daab har ikke kunnet findes, da kirkebogen for Hurup mangler fra aarene 1733-1783.

Jens Pedersen Bisgaard blev trolovet den 11. august 1785 og gift den 14. oktober samme aar i Ydby Kirke med

Ane 5 Maren Sørensdatter

Forlovere var Christen Sørensen fra Flarup og Peder Christensen fra Gettrup.

Maren Sørensdatter er født den 29. august 1750 i Flarup, Ydby sogn, og hun døde den 11. oktober 1839 i Refs Bisgaard og blev begravet den 22. oktober.

Hun blev døbt den 6. september 1750, og faddere var Mads Andersen, Lars Larsen, Christen Christensen, Anne Christensdatter og Karen Sørensdatter.

Jens Pedersen Bisgaard overtog ca. 1776 fra faderen fæstet paa fødegaarden Refs Bisgaard, gaard nr. 5 af hartkorn 9 tdr. 5 skpr. 1 alb. I 1785 ses han derpaa af Christen Lauridsen til Flarupgaard formedelst 200 rdr. at have købt gaarden til selveje "med ald dens Herlighed og Rettighed, Mark og Eiendom, være Sig agger og eng, tørvegrøft og Lyngslett, fort og fællede, inden og uden markeskill, intet undtagen, som bemelte gaard nu tilligger, af Arilds tiid tillagt haver og bør dertil at ligge med rette".

Sælgeren Christen Lauridsen, under hvem Jens Pedersen Bisgaard indtil da havde været fæster, havde blot været ejer af Bisgaard i faa aar, idet han den 12. juni 1777 købte gaarden af Mads Sørensen i Refs, hvis hustru Anne Mogensdatter havde overtaget den fra sin fader Mogens Christensen i Fløvlev. Af det i 1777 udstedte skøde fremgaar det, at gaarden solgtes til Christen Lauridsen for 392 rdr. med et hartkorn paa 9 tdr. 5 skpr. 1 alb. og beboet af fæsteren Jens Pedersen Bisgaard.

Af kirkebogen fremgaar det, at Jens Pedersen Bisgaards søster Anne Cathrine den 12. marts 1789 blev trolovet med Peder Christensen Helligsø. Trolovelsen foregik paa Refs Bisgaard, og Jens Pedersen Bisgaard var forlover for sin søster.

I folketællingen 1787 er Jens Pedersen Bisgaard og hustru opført paa

gaarden med tre tjenestefolk, nemlig en tjenestepige, en tjenestekarl og en tjenestedreng. I folketællingen 1801 figurerer de med en tjenestepige og en tjenestekarl samt med to børn, nemlig datteren Gjertrud, 11 aar, og sønnen Søren, 9 aar gammel. Datteren Gjertrud maa være død som ung, idet sønnen Søren i 1839 nævnes som eneste arving efter forældrene.

Af realregistret for Hurup sogn fremgaar det, at Jens Pedersen Bisgaard fik udstedt skøde den 10. juni 1806 fra Bertel Jensen, den 20. juli 1808 fra Føns, den 18. juni 1812 fra Chr. Oddershede og samme dag fra N. Jeermiin. Sidst paa aaret 1806 ses han at have solgt tre kærskifter til tre forskellige købere for ialt 330 rdr. Af det i den anledning udstedte skøde fremgaar det, at han havde købt disse kærskifter af Bertel Jensen.

Jens Pedersen Bisgaard drev Refs Bisgaard indtil sin død, hvorefter den blev videredrevet af enken indtil 1839, da hun døde. Gaarden blev derefter som andetsteds nævnt overtaget af sønnen Søren (Ane 2).

Ane 6 Henrik Sørensen

er født 1730 i Flarup, Ydby sogn, og han døde 1801 samme sted og blev begravet den 11. februar.

Han blev døbt den 8. maj 1730, og faddere var Anne Sørensdatter, Søren Toppenberg (Ane 10) og Anne Christensdatter.

Henrik Sørensen var gift første gang med Inger Pedersdatter, der døde 1785 i Flarup og blev begravet den 20. juli, 45 aar gammel. Hans anden hustru, Dorthea Christensdatter Sindrup, døde allerede 1786 i Flarup og blev begravet den 17. marts, og efter hendes død giftede han sig tredje gang den 30. juni 1786 i Ydby Kirke med Karen Thomasdatter fra Dovergaard, der imidlertid døde 1787 i Flarup og blev begravet den 27. juli, 30 aar gammel.

Henrik Sørensen blev derpaa trolovet fjerde gang den 4. oktober 1787 og derefter gift med

Ane 7 Else Jensdatter

Forlovere var Monsr. Kirch og Monsr. Schibsted.

Else Jensdatter er født 1759 i Holmgaards Vandmølle, Ydby sogn, og hun døde den 24. maj 1840 i Flarup.

Hun blev døbt den 27. december 1759, og faddere var Jens Madsen, Poul Christensen og Christen Wilsteds hustru Sidsel Jensdatter.

Henrik Sørensen overtog ca. 1760 fæstet paa den gaard i Flarup, som faderen indtil da havde været fæster af, og som havde et hartkorn paa 3 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. Den 1. maj 1773 købte han derpaa af Christen Christensen i Visby dennes ejendom i Flarup af hartkorn 1 td. 6 skpr. 1 fjdkr. formedelst 130 rdr., i hvilken anledning han ses at have optaget et laan paa 100 rdr. hos Peder Pedersen i Stavsboel, Vestervig sogn.

Skønt Henrik Sørensen saaledes nu var blevet ejer af en mindre gaard i Flarup, blev han dog boende paa fæstegaarden, som ejedes af Chr. Lauritsen i Gundtoft Mølle, der i 1777 afhændede den til sin svigersøn Jens Lauritsen Flarup formedelst 198 rdr. I det i den anledning udstedte skøde anføres gaarden stadig med hartkornet 3 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. og beboet af Henrik Sørensen. Senere kom gaarden paa andre hænder, og den 20. december 1787 købte Henrik Sørensen den derpaa til selveje af Olle Christensen Landboe i Refs formedelst 380 rdr. Aaret efter indgik Henrik Sørensen og hans naboer i Flarup forlig og overenskomst om deres jorders indbyrdes udskiftning, og Henrik Sørensen har sandsynligvis da benyttet lejligheden til at lægge sine to gaarde sammen, hvorefter han raadede over et samlet hartkorn paa 5 tdr. 3 fjdkr. 2 alb.

Den 27. marts 1801 blev der afholdt skifte efter Henrik Sørensen mellem enken Else Jensdatter og sønnen Peder, 26 aar, af første ægteskab med Inger Pedersdatter samt fra ægteskabet med enken børnene Karen, 12 aar, Inger Dorthea, 10 aar, og Jens, 7 aar gammel. Som lavværge antog Else Jensdatter sognefoged Peder Christensen fra Ndr. Gramstrup i Vestervig sogn, medens Chr. Jensen fra Flarupgaard og Jens Christensen fra Brydbjerg Mølle blev formyndere for de umyndige børn. Selve gaarden af hartkorn 5 tdr. 3 fjdkr. 2 alb. sattes til 500 rdr., medens løsøre, besætning og redskaber vurderedes til 332 rdr. Gaardens besætning bestod af fem heste sat til 12-26 rdr. pr. styk, tre køer, 9-11 rdr. stykket, to stude, en kvie, en ungstud, tre kalve, tolv faar, to væddere og en so, medens der af mere værdifulde indboeffekter nævnes et stueur med futral til 6 rdr., en jernbilæggerkakkellovn, vurderet til 11 rdr., seks messinglysestager til 2 rdr. og en kobbergruekedel til 6 rdr. Paa skiftet oplystes det, at sønnen af første ægteskab endnu havde 100 rdr. i arv tilgode efter sin mor, og herudover skyldte boet 140 rdr. til enkens lavværge Peder Christensen og 50 rdr.

til Chr. Oddershede i Dover. Til dette beløb kom en mindre skatterestance samt omkostninger ved skiftets afholdelse og endelig et beløb paa 24 rdr., som enken reserverede sig til sin begravelse. Dette sammenlagt med diverse mindre gældsposter beløb sig til ialt 367 rdr., hvorefter der til deling arvingerne imellem blev 462 rdr. Af dette beløb var halvdelen enkens boslod, hvorefter den anden halvpart skulle have været fordelt paa 8 lige store lodder med 2 lodder til enken og hver af sønnerne samt en lod til hver af døtrene. Enken afstod imidlertid "af kiærlighed til hendes afdøde mand og hans efterlevende børn" saavel sin arvelod som ca. 70 rdr. af sin boslod, hvorefter der blev 100 rdr. til hendes stedsøn samt 100 rdr. til sønnen og 50 rdr. til hver af døtrene. Desuden lovede hun til næste termin at betale stedsønnen saavel hans fædrene som hans mødrene arv med ialt 200 rdr. Endelig lovede enken herudover at give sine piger frit bryllup til 15 rdr. og sengetøj, ligeledes til 15 rdr., medens hun lovede den yngste søn Jens klæder og en kiste til 60 rdr.

Kort efter, nemlig den 3. december 1801 indgik Else Jensdatter i Ydby Kirke nyt ægteskab med Lars Pedersen fra Sindrup.

3. GENERATION.

Ane 8 Peder Clausen

er født 1709 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde som aftægtsmand samme sted efter 1777 men før 1783, fra hvilket aar kirkebogen er bevaret.

Han blev døbt den 6. januar 1709; præstens hustru Vibeke Schytte bar ham til daaben, og faddere var Niels Chr. Gregers Lassen, Las Pedersen og Anne Bollesdatter.

Peder Clausen var gift to gange, men navnet paa hans første hustru kendes ikke. Han maa dog have været gift med hende i ca. 10 aar, da han blev trolovet anden gang den 7. oktober 1745 og gift den 4. november samme aar i Ydby Kirke med

Ane 9 Maren Jensdatter

der ligeledes døde før 1783. Hendes herkomst kendes ikke, men i følge vielsen maa hun være fra Ydby sogn, hvor hun antagelig er identisk med den Maren Jensdatter, der døbttes her den 21. maj 1720, og som var en datter af Jens Amorsen og hustru Karen Christensdatter i Dover, Ydby sogn. Jens Amorsen var i øvrigt født 1686 i Dover som søn af Amor Poulsen og hustru Johanne Christensdatter.

Peder Clausen overtog - antagelig omkring 1735 - efter faderen fæstet paa Refs Bisgaard, som han drev indtil 1776-1777, da fæstet overgik til sønnen Jens (Ane 4). Forinden, nemlig den 23. juni 1774, købte han af Niels Madsen Smed i Heltborg en ejendom i Refs, som var beboet af Jens Laursen og havde et hartkorn paa 6 skpr. 3 fjdkr. 1 alb. Denne ejendom ses han derpaa at have afstaaet til sin søn af første ægteskab Christen for medelst det samme beløb, som han selv havde givet for den, nemlig 106 rdr. Skødet til sønnen er underskrevet "Refsbisgaard, dend 26. Septbr. 1777. Peder Clausen".

Nævnte søn fra første ægteskab, Christen Pedersen Bisgaard, døde først paa aaret 1798. Hans hustru Anne Madsdatter var død kort forinden, og da ægteparret var barnløst, nævnes som udarvinger hans halvsøskende, nemlig halvbroderen Jens Pedersen Bisgaard, 42 aar, halvsøsteren Sidsel, der var død, og som havde efterladt sig en datter, halvsøsteren Karen, som var gift med Niels Bollesen i Hørdum, halvsøsteren Else, gift med Christen Back i Villerslev, halvsøsteren Anne Cathrine, gift med Peder Christensen

Helligsø i Skyum, og endelig halvsøsteren Anne Kirstine, gift med Jens Christensen i Visby.

Ane 10 Søren Pedersen (Toppenberg)

er født 1706 paa gaarden Toppenberg i Vestervig sogn, og han døde 1767 i Flarup, Ydby sogn, og blev begravet den 20. juli.

Han blev døbt den 28. februar 1706; Madame Mollerup bar ham, og faddere var Monsr. Anders Nielsen Mollerup, Niels Pedersen og Søren Sørensen fra Flarup, Karen Sørensdatter paa Klostret og Jep Kappels Maren.

Søren Pedersen (Toppenberg) blev trolovet den 24. oktober 1743 og gift den 4. december samme aar i Helligsø Kirke med

Ane 11 Giertrud Christensdatter

Forlovere var Niels Pedersen af Flarup og Niels Christensen af Helligsø.

Giertrud Christensdatter er født 1714 i Galsgaard, Helligsø sogn, og hun døde 1782 i Flarup, hvor der den 30. november afholdtes skifte efter hende.

Hun blev døbt den 18. marts 1714, og faddere var Knud Pedersen, Jens Andersen, P. Pedersen, Maren Andersdatter og Maren Jensdatter.

Søren Pedersen (Toppenberg) fik den 4. december 1734 af farbroderen Niels Pedersen Toppenberg skøde paa halvparten af dennes gaard i Flarup. Den 14. februar 1743 fik han skøde paa den anden halvpart, saaledes at han nu var ejer af hele gaarden, som havde et hartkorn paa 7 tdr. 3 skpr. 1 alb. Han drev gaarden indtil sin død, hvorefter enken den 6. september 1768 afhændede den til sønnen Christen formedelst 58 rdr. 3 mk. og 10 skill. Kort forinden havde Giertrud Christensdatter indgaaet arveforlig med sine fire døtre Karen, Maren, Anna og Karen den yngre, og i juni samt i november samme aar modtog hun arveafkald fra døtrene samt fra hendes afdøde mands to sønner fra et tidligere ægteskab, nemlig Christen og Niels. Af disse arveafkald fremgaar det, at der i arv efter Søren Pedersen (Toppenberg) til de to sønner af første ægteskab samt sønnen af andet ægteskab, der ligeledes hed Christen, blev 37 rdr. 10 skill., medens de fire døtre hver arvede 18 rdr. 3 mk. og 5 skill. Paa skiftet efter Giertrud Christensdatter, der afholdtes den 30. november 1782, ses de fire døtre

af deres helbror Christen, som havde overtaget gaarden, i mødrene arv hver at have faaet udbetalt 172 rdr.

Ane 12 Søren Christensen Smed

der var fæstegaardmand i Flarup, Ydby sogn, er født ca. 1695, hvor vides ikke, og han døde 1767 i Flarup og blev begravet den 11. marts.

Han blev trolovet i juni 1722 og gift den 16. august samme aar i Grurup Kirke med

Ane 13 Maren Jensdatter

Forlovere var Jens Madsen og Christen Nielsen i Gammelby.

Maren Jensdatter er født ca. 1698, hvor vides ikke, og hun døde 1767 i Flarup og blev begravet den 21. august.

Af kirkebøgerne fremgaar det, at ægteparret var bosat i Grurup sogn indtil 1725, da de flyttede til Flarup i Ydby sogn, hvor Søren Christensen Smed overtog fæstet paa en gaard, som han drev til ca. 1765, da fæstet overgik til sønnen Henrik (Ane 6).

Den 2. april 1767 afholdtes skifte efter Søren Christensen Smed mellem enken Maren Jensdatter og ægteparrets børn Lars, 45 aar, bosat i Villerlev, Niels, 44 aar, bosat i Grurup, Henrik, 37 aar, Christen, 30 aar, Anne, 28 aar, og Karen, 25 aar gammel. De to ældste sønner paatog sig formynderskabet for de to døtre, som begge var ugifte og derfor umyndige, medens Mogens Gregersen af Flarup var lavværge for enken. Da der øjensynlig var tale om et meget fattigt bo, afstod samtlige arvinger fra at lade forretage skifte og deling, og det hedder herom i skifteprotokollen:

"Hvor da foranførte Sønnen, Nemlig Lars, Niels og Christen Sørensen for Skifteretten Erklærede, at de i ingen maader forlangte nogen Arf efter denne deres afdøde fader, ey heller forlangede de noget efter deres Moder, naar vor Herre engang bortkaldede Hende, Da de vidste og kiente Bøns ringe omstændigheder, at den icke noget formaar at udrede mens uden nogen Skifte og deling at paastaae, overloed det alt sammen til deres Broder Henrich, der i et par Aars tiid har Siddet i fæste med deres Salig fader. - Naar hand giver deres Moder, Naar hun ved døden afgaar, en skikkelig begravelse efter Hands ævne. Enken med Lauværge forlangede ingen skifte for hendes part at skulde skee, Naar hendes Søn Henrich, som i dag be-

loved er, giver Hænde sin fornødne ophold til hændes død, samt en skikkelig begravelse, naar hun ved døden afgaar.

Og da de foranførte, Saaledes som anført Er, uden skifte og deeling er meget vel fornøuet, fremkom paa de tvende umyndige Pige Børns vegne deres formynder og med deres Villie og overværelse gjorde følgende Proporcition Saaledes: at deres Broder Henrich Sørensen, som har Gaarden i fæste, skulde efter deres Moders død give dem deres Moders Kiste og Klæder, Item at gjøre dem Trolovelse og Brøllup efter hands evne, i fald vor Herre under dem ægteskab. Eller om saadant icke skeede, da i den stød at nyde En hver for sig Tie Rixdaler, der til dem bege blive Tyve Rixdaler. Da de i ingen maader, enten efter deres nu Sal. Fader eller, Naar deres Moder ved Døden afgaar, forlanger videre Arf eller deeling i nogen Maader, naar de beholde de Sænge Klæder, som deres Moder dem tillovet haver, hvorpaa de foranførte 2de Pigebørn deres formyndere forventede Henrich Sørensens tilstaaelse, da dette skifte efter saadant Kierlig foreening og Skifteforvalterens fuldmægtiges Approbation kand afhandles uden videre skifte og Deeling. Henrich Sørensen indgick og tilstoed alt foranført i alle Maader og loved samme uryggelig at holde, endskiønt hands Ævne dertil for nærværende tiid ickuns er Maadelig, mens af Kierlighed til Sin Moder og Sødskende vilde indgaa som anført findes."

Det maa anses for sandsynligt, at saavel Søren Christensen Smed som Maren Jensdatter var fra Grurup sogn. Han er muligvis født i Gammelby som søn af den Christen Nielsen, der døde her 1725 og blev begravet den 14. marts, 62 aar gammel, medens Maren Jensdatter kan være datter af Jens Christensen i Gammelby, der døde 1714, Jens Søndergaard i Grurup, der døde samme aar, Jens Andersen Smed i Grurup, der døde 1727, eller Jens Madsen i Gammelby, der døde 1723. Imidlertid findes kirkebogen for Grurup sogn først fra 1716, hvorfor ægteparrets herkomst ikke lader sig paavise.

Søren Christensen Smed og Maren Jensdatter havde i deres ægteskab i hvert fald følgende børn: Lars, født 1722, Niels, født 1724, Anne, født 1726, død lille, Christen, født 1728, død lille, Henrik (Ane 6), født 1730, Christen, født ca. 1737, Anne, født ca. 1739, og Karen, født ca. 1742. Antagelig er der herudover i tidsrummet 1730-1737 født flere børn, der døde som smaa.

Ane 14 Jens Madsen (Møller)

er født 1706 i Refs, Hurup sogn, og han døde 1783 i Holmgaard, Ydby sogn, og blev begravet den 10. januar.

Han blev døbt den 7. februar 1706, og faddere var Peder Lauritsen og Terkel Jensen i Nr. Gettrup, Christen Troelsgaards hustru, Niels Christensen i Troelsgaard og Sidsel Hansdatter.

Jens Madsen (Møller) blev gift første gang den 11. januar 1745 i Ydby Kirke med Else Laursdatter fra Refs Hedegaard, der døde 1758 i Holmgaards Mølle og blev begravet den 7. maj. Han blev derefter gift anden gang den 12. januar 1759 med

Ane 15 Anne Kirstine Madsdatter

Forlovere var Christen Ulsted paa Skibstedgaard og Svend Sørensen fra V. Ulsted.

Anne Kirstine Madsdatter er født 1726 i V. Ulsted, Vestervig sogn, og hun døde 1773 i Holmgaards Mølle og blev begravet den 14. marts.

Hun blev døbt den 24. juni 1726; Las Olesens Ellene i Rodenberg bar hende til daaben, og faddere var Lars Madsen i Skaarup, Las Nielsen i V. Ulsted, Jochum Pedersen i Ø. Ulsted, Knud Nielsens Anne i Rokær og Anders Nielsens Maren af Skaarup.

Jens Madsen (Møller) var ejer af Holmgaards Mølle i Ydby sogn, som han maa antages at have købt 1745. I hvert fald ses møllen i 1741 og 1743 at have været ejet og beboet af Peder Jensen, som desuden var ejer af en gaard i Holmgaard af hartkorn 7 tdr. 3 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. I 1741 udstedte nævnte Peder Jensen nemlig et gældsbevis mod pant og sikkerhed i gaarden, og i 1743 optog han et laan paa 200 rdr. hos Jørgen Billeschou paa Vejbjerggaard mod pant og sikkerhed i Holmgaards Mølle.

Som nævnt maa møllen kort efter være blevet købt af Jens Madsen (Møller), der den 27. juli 1745 skrev sig til Holmgaards Mølle, da han udstedte et gældsbevis paa 20 rdr. til Jens Terkelsen i Tvolm. Selve møllen, der var en vandmølle, beskattedes efter en mølleskyld paa 4 tdr. 2 skpr., og herudover hørte til møllen en landejendom med et jordtilliggende paa 1 td. 6 skpr. Fire aar senere, nemlig den 28. juni 1749, udvidede Jens Madsen (Møller) yderligere virksomheden, idet han da af Niels Lauritsen i Barslev købte en gaard i Ydby af hartkorn 4 tdr. 5 skpr. Gaarden var da beboet af en Laust Jensen, men senere bortfæstede Jens Madsen (Møller) den til sin broder Lars.

Den 1. maj 1758 afholdtes skifte efter Jens Madsen (Møller)s første hustru Else Laursdatter, af hvilket det fremgaar, at der i dette ægteskab var tre børn, hvoriblandt sønnen Peder, der senere overtog Fabjerg Vester-mølle, og som den 15. marts 1773 udstedte en kvittering til sin fader for modtaget arv efter moderen.

Den 5. april og den 24. maj 1773 afholdtes skiftet efter Jens Madsen (Møller)s anden hustru Anne Kirstine Madsdatter mellem enkemanden og børnene med afdøde, nemlig Else, 12 aar, Kirsten, 10 aar, og Mads, 8½ aar gammel. Som formynder for Else og Mads mødte Sr. Christen Pedersen Schibsted til Skibstedgaard, medens datteren Kirsten som sin formynder fik udpeget hendes halvbror, "velfornemme Peder Jensen Møller i Fabjerg Mølle". Fra registreringen og vurderingen over boets løsøre kan nævnes følgende effekter: I dagligstuen: et gammelt egetræsbrod paa aaben fod, en fyrretræsfodskammel, en læderbetrukken lænestol, en jernbilæggekakkelovn, et gammelt stueur med hus og et fyrretræshængeskab, som bl.a. indeholdt to flasker, en karaffel, et ølglas, et spidsglas, en rød stentepotte, seks bøger af religiøst indhold, otte røde lerfade, et dusin sorte mælkekar, et dusin hornskeer, et dusin trætallerkner og to blaargarnsduge; i det nordre kammer: en spinderok, en garnvinde og et lukket sengested med tilhørende sengetøj bestaaende af en rød- og en blaastribet olmerdugsoverdyne, to sortstribede bolsterspuder, et blaargarnslagen, et hvidt vadmelsvaar samt en sort- og hvidstribet olmerdugsunderdyne; i vesterstuen: et fyrretræsbord paa aaben fod, et halvt dusin hvide stentallerkner, tre gule hollandske fade, to røde krus, to blaa stenkrus med tinlaag, et messingfyrbækken og en kiste, som indeholdt afdødes særdeles omfattende garderobe, hvoriblandt kan nævnes en rød og blaa ulden damasktrøje med forgyldte takker paa ærmerne, en blaa vatteret barkans trøje, en rød kartunstrøje med blaa baand, en brun stoftrøje med forgyldte snore paa ærmerne, et grønt- og rødstribet livstykke, et blaat- og hvidtavlet forklæde og fire blaargarnssærke. Endvidere laa i nævnte kiste en rød og grønmalet æske, som bl.a. indeholdt et par hvide bomuldsvanter, en gammel blaa og hvid silkehalskrave, en sort halskrave af silke, to fløjlsbandepuder med takker og baand, to hundeskinds muffe, et par damestøvler, et par tøfler, to par uldne strømper, et par sko med metalspænder og et par træsko; i kælderen: to egetræsøltønder, fire ankre, en øltragt, to saltfjerdinger, to kærner, et salttrug, to uldsakse, en bikube, et par lysestager, fire sorte lergry-

der, en skæggemand (brændevinsflaske) og en loftstige; i bryggerset fandtes forskellige kar og spande, medens køkkenet bl.a. indeholdt en flødebøtte, en lille messing haandkedel, en kobbertekedel, en jernpande, et dusin sorte lergryder og fire røde lerpotter.

Paa gaardens loft fandtes blot 2 tdr. byg og 2 tdr. rug, som Jens Madsen (Møller) oplyste var sædekorn til brug ved foraarets saaning, hvorfor det ikke blev vurderet.

Af redskaber paa gaarden fandtes bl.a. en jernbeslagen vogn med alt tilbehør, vurderet til 14 rdr., en gammel arbejdsvogn, 4 rdr., en plov med tilbehør, to staalearver, en jerngreb, to skovle, en trillebør, en tørvespade, to lyngleer og en slibesten, medens gaardens besætning bestod af tre heste, vurderet fra 14 til 10 rdr. stykket, en otte-aars ko med kalv, 10 rdr., en femten-aars ko med kalv, 8 rdr., en graabroget kvie med kalv, 7 rdr., tre andre kvier uden kalv, 10 rdr., en to-aars stud, en sortbroget studekalv, to vinterkalve, to faar med lam, to væddere, tre svin og en hund i jernlænke.

Møllen med det dertil hørende landbrug samt gaarden i Ydby vurderedes til 315 rdr. 4 mk. 4 skill., medens besætning, redskaber og indbo sattes til 211 rdr. 2 skill., hvorefter boets aktiver udgjorde 526 rdr. 4 mk. 6 skill. Gældsposterne bestod af 124 rdr., som resterede paa en panteforskrivning paa oprindelig 160 rdr., som Jens Madsen (Møller) i 1768 havde laant af Christen Christensen i Simonsgaard. Sønnen af Jens Madsen (Møller)s første ægteskab Peder i Fabjerg Vestermølle havde laant sin fader 60 rdr., medens Ole Gadgaard i Helligsø og Christen Back i Sindrup havde henholdsvis 22 og 20 rdr. tilgode. Hertil kom 10 rdr., som Jens Madsen (Møller) reserverede sig til sin begravelse, naar den tid kom, samt udgifterne i forbindelse med skiftets afholdelse. Boets passiver androg derefter 255 rdr. 8 skill., saaledes at der ialt til deling enkemanden og børnene imellem blev 271 rdr. 3 mk. 14 skill. Af dette beløb var halvdelen Jens Madsen (Møller)s boeslod, medens den anden halvdel fordeltes med 33 rdr. 5 mk. 12 skill. til hver af døtrene og 67 rdr. 5 mk. 8 skill. til sønnen.

Af det afholdte skifte fremgaar det, at Jens Madsen (Møller)s bror Lars forinden var død, hvorfor hans enke sad som fæster af den Jens Madsen (Møller) tilhørende gaard i Ydby, hvoraf hun i aarlig landgilde svarede 6 rdr. 4 mk. Kort efter blev fæstet imidlertid - muligvis paa grund

af hendes død - overgivet en Morten Jensen Haurballe, og den 11. november 1773 solgte Jens Madsen (Møller) derpaa gaarden til den nye fæsters bror Laurs Jensen Haurballe paa Gudum Kloster formedelst 230 rdr.

I 1778 solgte Jensen Madsen (Møller) i følge et skøde af 6. juli derpaa Holmgaards Vandmølle med tilhørende jorder til sin ældste søn Peder i Fajbjerg Vestermølle formedelst 600 rdr., af hvilket beløb han maa have faaet 200 rdr. udbetalt, idet sønnen dagen efter udstedte et gælds-brev til faderen paa 400 rdr. mod pant og sikkerhed i vandmøllen. De tre børn fra andet ægteskab var da endnu alle umyndige, og for at sikre deres arv efter deres mor paa ialt 135 rdr. 5 mk. udlaante Jens Madsen (Møller) nu dette beløb til en datter af første ægteskab, hvis mand Boje Pedersen den 28. juli 1778 udstedte et gældsbevis til Jens Madsen (Møller) og de tre umyndige børn paa beløbet mod pant og sikkerhed i hans ejende gaard i Ydby af hartkorn 3 tdr. 5 skpr. 3 fjdkr.

4. GENERATION.

Ane 16 Claus Sørensen

er antagelig født omkring 1675, og han døde i Refs Bisgaard, Hurup sogn, efter 1733.

Han var gift med

Ane 17 Sidsel Hansdatter

hvis død heller ikke kan findes, idet kirkebogen for Hurup mangler fra aarene 1733-1783.

Claus Sørensen var fra i hvert fald 1705 fæster af Refs Bisgaard, som ca. 1735 overtoges af sønnen Peder (Ane 8). I matriklen 1688 er gaarden, som da hørte under kronen, opført med et hartkorn paa 9 tdr. 5 skpr. 1 alb. og bortfæstet til Mads Pedersen, der i følge kirkebogen blev begravet den 27. september 1698, 74 aar gammel. Inden da maa fæstet imidlertid være blevet overtaget af en Frans Clausen, der nævnes her i 1703 og 1704, men som sidstnævnte aar synes at være fraflyttet gaarden.

Af kirkebogen fremgaar det, at Claus Sørensen og hustru fik døbt følgende børn i Hurup Kirke: Søren, døbt den 17. maj 1705, død lille, Søren, født den 13. april 1706, Peder, født den 6. januar 1709, Hans, døbt den 10. maj 1711, død lille, Michel, døbt den 17. april 1712, død lille, Hans, døbt den 27. januar 1715, Anne, døbt den 20. marts 1718, død lille, Anne, døbt den 3. marts 1720, død lille, Anne, døbt den 27. december 1722, og Michel, døbt den 1. november 1725.

Fadderlisterne ved børnenes daab peger i allerhøjeste grad i retning af en slægtsmæssig tilknytning til den fremtrædende Rotbøll-slægt i Lodbjerg sogn. Alt tyder da ogsaa paa, at Sidsel Hansdatter var datter af Hans Sørensen og Anne Christensdatter paa gaarden Tolbølbjerg i Lodbjerg sogn. Nævnte Anne Christensdatter og hendes datter Kirsten Hansdatter optraadte flere gange som gudmor eller fadder ved Claus Sørensen og Sidsel Hansdatters børns daab i Hurup Kirke. Bemærkelsesværdigt er det ogsaa, at sidstnævnte ægtepar i 1712 fik en søn døbt med navnet Michel, og at han blev baaret til daaben af Elisabeth Michelsdatter Rotbøl fra Rotbølgaard, der var en datter af ridefoged Michel Christensen i Rotbøl, som netop var død aaret forinden, hvorfor man efter den tids skik har opkaldt de efter hans død førstfødte børn i slægten. Slægtskabet mellem Claus Sørensens hustru

Sidsel Hansdatter og Rotbøll-slægten maa bestaa i, at Sidsel Hansdatters formodede mor Anne Christensdatter paa Tolbølbjerg maa have været en søster til ridefogeden og dermed en datter af Christen Michelsen paa Rotbøl, der døde 1668, og som igen var søn af Michel Christensen, der i 1614 fik fæste paa gaarden Rotbøl, og som i øvrigt samme aar blev anklaget for at have bestukket en tjenestekarl til at lade sig udlægge som barnefader til Michel Christensens tjenestepiges barn, som han selv var far til.

Af justitsprotokollen fremgaar det, at en Søren Nielsen i Gettrup den 3. juli 1704 stævnedes Frans Clausen og Claus Sørensen i Refs Bisgaard. Det var omtrent paa den tid, hvor Claus Sørensen havde overtaget fæstet paa gaarden, og forgængeren Frans Clausen havde blot endnu nogle ejendele staaende her, i hvilke ejendele Søren Nielsen havde gjort udlæg for et tilgodehavende paa 28 slettedaler for leveret korn.

Ane 20 Peder Pedersen Toppenberg

er født omkring 1665 paa gaarden Toppenberg, Vestervig sogn, og han døde efter 1735, men hans død og begravelse er forgæves søgt i sognets kirkebog.

Han blev trolovet første gang den 29. juli 1691 og derpaa gift i Hurup Kirke med Karen Lauritsdatter fra Refsgaard. Hun døde imidlertid 1703 og blev begravet den 6. februar, 37 aar gammel, hvorefter Peder Pedersen Toppenberg blev trolovet den 15. januar 1705 og gift den 11. marts samme aar i Ydby Kirke med

Ane 21 Else Sørensdatter

Hun er født 1685 i Flarup, Ydby sogn, og hun døde 1735 paa Toppenberg og blev begravet den 24. april.

Hun blev døbt den 20. april 1685, og faddere var Mads i Hedegaard, Chr. Pedersen i Holmegaard, Laurits Madsen i Hedegaard, Kirsten Pedersdatter fra Flarup og Dorthe Lauritsdatter, ligeledes fra Flarup.

Peder Pedersen Toppenberg overtog omkring 1691 efter faderen fæstet paa gaarden Toppenberg, der hørte under Vestervig Kloster, hvis godsarkivalier først er bevaret fra 1764. Omkring 1750 ses gaarden imidlertid at være beboet af Peder Pedersen Toppenbergs søn Mads.

Ane 22 Christen Andersen

der var gaardmand i Galsgaard, Helligsø sogn, er født ca. 1671 i Galsgaard, og han døde 1751 samme sted og blev begravet den 1. januar 1752.

Han var gift med

Ane 23 Maren Christensdatter

Hun er født 1678 i Knudsgaard i Kobberø, Gettrup sogn, og hun døde 1747 i Galsgaard og blev begravet den 10. november.

Ane 28 Mads Christensen

der var gaardmand i Refs, Hurup sogn, er født 1675 i Flarup, Ydby sogn, og han døde efter 1733.

Han blev døbt den 2. februar 1675, og faddere var Mads Nielsen fra Flarupgaard, Søren Sørensen fra Flarup, Laurs Jensen fra Gundtoft, Anne Madsdatter fra Flarup, Helle Lauritsdatter fra Gundtoft og Kirsten Madsdatter fra Flarup.

Af daabsindførslen fremgaar det, at Mads Christensen var søn af Christen Madsen og Maren Madsdatter i Flarup, men nærmere om dette ægtepar vides ikke.

Mads Christensen blev gift første gang den 7. marts 1703 i Gettrup Kirke med

Ane 29 Kirsten Jensdatter

Hun er født 1677 i Kobberø, Gettrup sogn, og hun døde 1715 i Refs og blev begravet den 2. juli.

Hun blev døbt den 1. juli 1677, og faddere var Karen Jensdatter i Kobberøgaard samt Peder Terkelsen, Bodil Terkelsdatter og Maren Jensdatter, alle fra Kobberø.

Efter Kirsten Jensdatters død indgik Mads Christensen nyt ægteskab den 29. december 1715 i Hurup Kirke med Anne Christensdatter Holmegaard.

Ane 30 Mads Poulsen

er født 1697 i V. Ulsted, Vestervig sogn, og han døde efter 1764.

Han blev døbt den 24. januar 1697, og faddere var Jens Nielsen og Poul

Nielsen, begge fra Ørum, Knud Sørensen fra Taabel samt Margrete Hansdatter og Else Pedersdatter.

Mads Poulsen var gift med

Ane 31 Inger Jensdatter

der døde 1764 i V. Ulsted og blev begravet den 15. april, 75 aar gammel.

Mads Poulsen var sammen med Las Nielsen fæster af en gaard i V. Ulsted, som hørte under Vestervig Kloster og havde et hartkorn paa 8 tdr. 3 fjdkr. 2 alb.

5. GENERATION.

Ane 40 Peder Pedersen

er antagelig født omkring 1630, og han døde før kirkebogens begyndelse 1697. Navnet paa hans hustru kendes ikke.

Peder Pedersen nævnes med tilnavnet Ladefoged, hvorfor det er nærliggende at formode, at han i sine yngre aar har været ladefoged paa Vestervig Kloster. Af matriklen 1664 fremgaar det, at han da var blevet fæster af gaarden Toppenberg, der hørte under Vestervig Kloster og havde et hartkorn paa 9 tdr. 1 1/3 fjdkr. I aarlig landgilde til klostret skulle han svare 1 td. smør, ½ td. malt, en fødenød, et pund malt i stedet for arbejde, 18 mk. flask, 6 skill. 1 alb. i penge og seks hestes gæsteri.

Peder Pedersen er atter anført i matriklen 1688 paa Toppenberg, hvis hartkorn nu var blevet ændret til 9 tdr. 7 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. Fæstet paa gaarden ses senere at være blevet overtaget af sønnen Peder (Ane 20).

Ane 42 Søren Sørensen

der boede i Flarup, Ydby sogn, er ifølge aldersangivelsen ved hans død født i december 1636, og han døde 1699 i Flarup og blev begravet den 10. oktober.

Han blev gift den 1. december 1680 i Ydby Kirke med

Ane 43 Maren Madsdatter

fra Hedegaard i Ydby sogn. Hun indgik efter Søren Sørensens død nyt ægteskab den 12. marts 1702 i Ydby Kirke med Niels Pedersen Toppenberg fra gaarden Toppenberg i Vestervig sogn. Han maa have været en broder til Peder Pedersen Toppenberg (Ane 20) og dermed identisk med den person af samme navn, der i 1734 og 1743 skødede sin gaard i Flarup til brodersønnen (Ane 10).

Ane 44 Anders Lauritsen

der var gaardmand i Galsgaard, Helligsø sogn, døde efter 1702, men hans død er forgæves søgt i sognets kirkebog.

Han var gift med

Ane 45 Maren Pedersdatter

der døde 1702 i Galsgaard og blev begravet den 5. juni, 68 aar gammel.

Ane 46 Christen Andersen

der var gaardmand i Knudsgaard i Kobberø, Gettrup sogn, blev gift den 31. maj 1674 med

Ane 47 Giertrud Pedersdatter

Hun er født 1654 i Helligsøgaard, Helligsø sogn, og hun døde 1733 i Gettrup sogn og blev begravet den 21. juni.

Hun ses efter Christen Andersens død at have giftet sig anden gang med Peder Sørensen.

Ane 58 Jens Terkelsen

der var gaardmand i Kobberø, Gettrup sogn, er født 1643 i Kobberø, og han døde 1716 samme sted og blev begravet den 23. december.

Han blev gift den 26. februar 1671 i Gettrup Kirke med

Ane 59 Maren Graversdatter

Hun er født 1651 i Nr. Gettrup, Gettrup sogn, og hun døde 1714 i Kobberø og blev begravet den 4. februar.

Hun blev døbt den 14. december 1651, og faddere var Peder Jensen i Randrup, Laurits Jensen i Gundtoft, Clemen Olufsen i Ravnsbjerg, Inger Andersdatter i præstegaarden, Maren Pedersdatter i Kobberø og Anne Thorsdatter i Nr. Gettrup.

6. GENERATION.

Ane 84 Søren Thomasen

er født omkring 1600, og han døde før 1669 i Flarup, Ydby sogn, fra hvilket aar kirkebogen er bevaret.

Søren Thomasen er opført i matriklen 1664 som fæster af en Ørum Slot tilhørende gaard i Flarup af hartkorn 13 tdr. 5 skpr. 1 1/3 fjdkr. I aarlig landgilde svarede han til lensmanden 10 tdr. byg, 2 tdr. malt, en fødenød, to pund flæsk, et faar, en gaas og 10 hested gæsteri.

Ane 86 Mads Lauritsen

er født ca. 1632, og han døde 1687 i Hedegaard, Ydby sogn, og blev begravet den 20. februar. Præsten har i kirkebogen anført, at han var en god, ærlig og veltilraadig mand. I øvrigt prædikede præsten ved begravelsen over teksten fra andet korinterbrev vers 12.

Mads Lauritsen var gift med

Ane 87 Karen Madsdatter

Hun er født ca. 1632, sandsynligvis i Flarup, Ydby sogn, og hun døde 1691 i Hedegaard og blev begravet den 29. april.

Det maa anses for sandsynligt, at Karen Madsdatter var en datter af Mads Nielsen i Flarupgaard, der i matriklen 1664 er anført som fæster af en Ørum Slot tilhørende gaard i Flarup af hartkorn 8 tdr. 2 skpr. samt af Flarup Vandmølle.

Mads Lauritsen nævnes i matriklen 1664 som fæster af Hedegaard, som havde et hartkorn paa 6 tdr. 2 skpr. 1 1/3 fjdkr. Gaarden havde tidligere hørt under Vestervig, men ejedes nu af Jens Svendsen i Thisted, hvortil Mads Lauritsen i aarlig landgilde svarede 4 tdr. byg, et pund smør, en fødenød, et faar, en gaas og to høns.

Ane 94 Peder Madsen

der var gaardmand i Helligsøgaard, Helligsø sogn, er født ca. 1607, og han døde 1690 i Helligsøgaard og blev begravet den 3. september.

Han var gift med

Ane 95 Maren Pedersdatter

om hvem intet vides.

Ane 116 Terkel Jensen

der var gaardmand i Kobberø, Gettrup sogn, er født omkring 1590, og han døde 1654 i Kobberø og blev begravet den 28. marts.

Han var gift med

Ane 117 Kirsten Mogensdatter

der døde 1676 i Kobberø og blev begravet den 12. november.

Ane 118 Gravers Jensen

der var gaardmand i Nr. Gettrup, Gettrup sogn, blev gift den 24. november 1650 i Gettrup Kirke med

Ane 119 Maren Jensdatter

om hvem intet vides.

Efterkommere

efter

Søren Jensen Bisgaard

og

Karen Henriksdatter

I. Gjertrud Marie Sørensdatter

er født den 29. august 1816 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 30. juni 1854 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn. Hun blev gift den 26. oktober 1838 i Hurup med gaardejer Søren Pedersen, der er født den 15. marts 1811 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn, som søn af gaardejer Peder Sørensen og hustru Mette Cathrine Christensdatter, og han døde den 3. september 1879 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn.

I ægteskabet er børnene I.A.-I.J.

I.A.

Dødfødt dreng den 22. februar 1840 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn.

I.B.

Dødfødt dreng den 6. januar 1841 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn.

I.C.

Peder Sørensen er født den 20. februar 1842 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn, og han døde den 8. marts 1842 samme sted.

I.D.

Mette Marie Cathrine Sørensen er født den 7. maj 1843 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn, og hun døde den 14. december 1857 af skarlagensfeber.

I.E.

Karen Bisgaard Sørensen er født den 17. august 1845 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn, og hun døde den 8. juni 1867 samme sted af leverbetændelse.

I.F.

Peder Sørensen er født den 15. januar 1849 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn, og han døde den 23. december 1957 samme sted.

I.G.

Søren Bisgaard Sørensen er født den 9. marts 1851 Ndr. Astrup, Vestervig sogn, og han døde den 14. marts 1931 i Hurup. Han blev gift den 25. oktober 1889 i Hurup med Sara Marie Pedersen, der er født den 24. december 1858 paa Søndergaard i Ettrup, Hurup sogn, som datter af gmd. Peder Lavst-

sen Staversbøl og hustru Inger Marie Mikkelsdatter, og hun døde den 27. februar 1942 paa Nørgaard i Ettrup, Hurup sogn.

Søren Bisgaard Sørensen var landmand og drev gaarden Nørgaard, indtil datteren Gjertrud Marie og svigersønnen overtog den i 1920. Han boede derefter i Hurup.

Sara Marie Pedersen lærte husgerning hjemme og var endvidere elev paa Villerup Højskole. Den sidste tid hun levede, boede hun igen paa Nørgaard.

I.G.l.

Gjertrud Marie Sørensen er født den 24. september 1891 i Ettrup, Hurup sogn. Hun blev gift den 9. marts 1920 i Hurup med Karl Anton Peter Nicolajsen, der er født den 29. marts 1885 i Over Astrup som søn af gaardejer Joakim Nicolajsen og hustru Kristine Nørgaard, og han døde den 23. oktober 1960 i Ettrup, Hurup sogn.

Bosat: Storehøjvej 5, Ettrup, Hurup.

Gjertrud Marie Sørensen gik i skole i Hurup. Hun lærte husgerning hjemme og havde i 1909 et ophold paa Ollerup Højskole paa Fyn. Hun var 1 aar husbestyrerinde i Over Astrup.

Karl Anton Peter Nicolajsen lærte landbrug hjemme samt paa hjemegnen og havde endvidere et ophold paa Støvring Højskole. Sin værnepligt aftjente han 1906-1907 ved Den kongelige Livgarde i København, og fra 1909 til 1919 opholdt han sig i Amerika. I 1920 købte han hustruens fødegaard Nørgaard, som han drev indtil 1956, da sønnen Joakim overtog den. - Karl Anton Peter Nicolajsen var i en aarrække bestyrelsesmedlem i brugsforeningen, mejeriet og slagteriet i Hurup.

I.G.l.a.

Joakim Nicolajsen er født den 23. november 1920 i Ettrup, Hurup sogn. Han blev gift den 4. juni 1957 i Nim ved Horsens med Anna Secher Pedersen, der er født den 2. september 1933 i Rask Mølle, Hvirring sogn, som datter af gaardejer Frans Pedersen og hustru Elisabeth Secher.

Bosat: Nørgaard, Ettrup, Hurup.

Joakim Nicolajsen gik i skole i Hurup og var desuden elev paa Jebjerg Ungdomsskole 1935-1936. Han lærte landbrug hjemme og havde i 1943 et ophold paa Ladelund Landbrugsskole. Under og en tid efter 2. Verdenskrig gjorde han tjeneste som C.B., og han tjente ved landbruget i bl.a. Dalgaard

og Vilsted ved Løgstør samt hjemme, hvorpaa han i 1956 overtog fødegaarden. Her har han i 1960 og 1976 tilkøbt jord, saa gaarden nu har et tilliggende paa ca. 90 tdr. land.

Anna Secher Pedersen gik i skole i Honum og Nim. Hun lærte husgerning paa Horsens-egnen, og foraaet 1955 kom hun til Nørgaard i Ettrup.

I.G.1.a.1) Christiane Nicolajsen er født den 18. april 1958 i Ettrup, Hurup sogn.

I.G.1.a.2) Marie Nicolajsen er født den 2. februar 1960 i Ettrup.

I.G.1.a.3) Inge Nicolajsen er født den 5. august 1965 i Ettrup.

I.G.1.b.

Søren Bisgaard Nicolajsen er født den 30. april 1922 i Ettrup, Hurup sogn. Han er gift med Gerda Jensen og er bagermester i Møldrup.

I.G.1.c.

Evald Nicolajsen er født den 25. maj 1924 i Ettrup, Hurup sogn. Han blev gift den 14. august 1949 i Kolind med Karen Gudrun Jensen, der er født den 29. juli 1926 som datter af gaardejer Hans Jørgen Jensen og hustru Marie Rasmussen.

Bosat: Fasanvej 5, Kolind.

Evald Nicolajsen bestod i 1942 studentereksamen fra Viborg Katedralskole, og vinteren 1952 dimitteredes han som læge fra Københavns Universitet. Siden efteraaet 1954 har han været praktiserende læge i Kolind.

Karen Gudrun Jensen gennemgik uddannelse som defektrice ved Søndergades Apotek i Aarhus.

I.G.1.c.1)

Birgitte Nicolajsen er født den 15. februar 1950 i København. Hun er gift med John E. Connell og bosat i USA.

I.G.1.c.2)

Hanne Nicolajsen er født den 19. januar 1952 i København.

Bosat: Paul Bergsøe Kollegium 1705, Nærum.

Hanne Nicolajsen gik i skole i Kolind og bestod i 1971 nysproglig studentereksamen fra Grenaa Gymnasium. Hun havde et højskoleophold paa Vestbirk Højskole 1972, hvorpaa hun 1972-1974 studerede biologi ved Aarhus U-

niversitet, og hun studerer nu biologi og legemsøvelser ved Københavns Universitet.

I.G.1.c.3)

Karl Henrik Nicolajsen er født den 25. januar 1954 i Nykøbing Mors.

Bosat: Heklagade 10, Aarhus N.

Karl Henrik Nicolajsen bestod i 1971 realeksamen, hvorpaa han 1971-1972 havde et højskoleophold. Han bestod HF-eksamen i 1974 og er nu civil værnepligtig.

I.G.1.c.4)

Lene Marie Nicolajsen er født den 10. oktober 1957 i Aarhus.

I.G.1.d.

Niels Møller Nicolajsen er født den 17. maj 1926 i Ettrup, Hurup sogn. Han blev gift den 12. december 1954 i Hvirring med Inga Mortensen, der er født i Rask Mølle som datter af gaardejer Valdemar Mortensen og hustru Marie Karlskov.

Bosat: Enner, Horsens.

I.G.1.d.1) Karl Nicolajsen er født den 2. januar 1956 i Enner.

I.G.1.d.2) Kirsten Nicolajsen er født den 20. marts 1962 i Enner.

I.G.1.d.3) Bodil Nicolajsen er født den 16. april 1963 i Enner.

I.G.1.d.4) Elsebeth Nicolajsen er født den 13. marts 1973 i Enner.

I.G.1.e.

Marie Elisabeth Nicolajsen er født den 19. august 1927 i Ettrup, Hurup sogn. Hun blev gift den 30. marts 1961 i Hurup med Paul Erik Nyborg, der er født den 5. december 1933 i Bandholm som søn af havnefoged Christian Nyborg og hustru Johanne Madsen.

Bosat: Gernersvej 11, Baarse, Præstø.

Marie Elisabeth Nicolajsen er vikar ved folkeskolen.

Paul Erik Nyborg er salgsinspektør.

I.G.1.e.1) Mads Nyborg er født den 19. april 1962 i Aarhus.

I.G.1.e.2) Christian Nyborg er født den 5. december 1963 i Nakskov.

I.G.1.e.3) Hanne Nyborg er født den 27. september 1966 i Nakskov.

I.G.2.

Ingrid Petrea Sørensen er født den 4. juni 1898 i Ettrup, Hurup sogn, og hun døde den 30. marts 1976 i Viborg. Hun blev gift den 13. maj 1927 i Hurup med Hans Chr. Mortensen Thorsager, der er født den 21. september 1899 i Vammen som søn af gaardejer Morten Nielsen Thorsager, og han døde den 31. marts 1953 i Viborg.

Hans Chr. Mortensen Thorsager var gaardejer.

I.G.2.a.

Mogens Thorsager er født den 15. marts 1941 i Aarhus, Sct. Johannes sogn. Han blev gift den 7. december 1962 i Fiskbæk med Elise Sørensen, der er født den 22. august 1942 i Navntoft, Vorde sogn, som datter af gaardejer Søren Aksel Sørensen og hustru Maren Signe Sørensen.

Bosat: Lykkehus, Tranemosevej 6, Viborg.

Mogens Thorsager er gaardejer.

I.G.2.a.1) Hans Thorsager er født den 4. oktober 1963 i Viborg.

I.G.2.a.2) Henriette Thorsager er født den 6. marts 1968 i Viborg.

I.H.

Karen Marie Sørensen er født den 9. marts 1851 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn, og hun døde den 8. juni 1851 samme sted.

I.J.

Gjertrud Marie Sørensen er født den 30. juni 1854 i Ndr. Astrup, Vestervig sogn, og hun døde den 19. juli 1854 samme sted.

II. Jens Sørensen

er født den 10. november 1818 i Refs Bisgaard, og han døde den 29. september 1825 samme sted.

III. Henrik Sørensen Bisgaard

er født den 22. december 1820 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde den 26. maj 1873 i Hurup. Han blev gift den 8. april 1845 i Hurup med Mette Marie Andersdatter, der er født den 20. oktober 1819 i Hurup som datter af gaardejer Anders Nielsen og hustru Karen Poulsdatter, og hun døde den 4. marts 1898 i Hundskær, Bedsted sogn, hos svigersønnen Laust Staversbøl Brændgaard.

I ægteskabet er børnene III.A.-III.F.

III.A.

Karen Henriksen er født den 1. marts 1846 i Hurup, og hun døde den 30. december 1862 samme sted.

III.B.

Søren Bisgaard Henriksen er født den 2. marts 1848 i Hurup, og han døde den 15. september 1914 samme sted. Han blev gift første gang den 8. december 1871 i Hurup med Ane Marie Brændgaard Andersen, der er født den 29. september 1849 i Ydby sogn som datter af gaardejer Anders Peter Madsen Brændgaard og hustru Maren Laursdatter, og hun døde den 22. marts 1886 i Refs, Hurup sogn. Han blev gift anden gang den 6. november 1887 i Hurup med Ane Kristensen, der er født den 22. november 1850 i Barslev, Hvidbjerg sogn, som datter af gaardejer Christen Laustsen og hustru Dorthe Marie Sø-

rensen, og hun døde den 3. februar 1889 i Refs, Hurup sogn. Sit tredje ægteskab indgik han den 5. april 1892 i Hurup med Maren Madsen, der er født den 14. marts 1856 i Oksenhøj, Vestervig sogn, som datter af indsidder Mads Kristian Nielsen og hustru Sophie Marie Jensdatter, og hun døde den 15. september 1909 i Hurup.

Søren Bisgaard Henriksen var husmand og husejer i Refs. Senere blev han staldforpagter i Hurup, og virkede som saadan indtil sin død.

I familien opbevares endnu Ane Marie Brændgaard Andersens skudsmaalsbog, hvoraf det fremgaar, at hun blev konfirmeret i 1863 og fik følgende vidnesbyrd: "Meget god Kundskab og udmærket Flid og Opførsel.

Fra 1866 til 1868 opholdt hun sig i Thisted, hvor hun tjente 1 aar hos J. Christensen og 1 aar hos Bahner, og efter 3 aars tjeneste i Hurup Præstegaard opholdt hun sig ½ aar i Gettrup. Da Ane Marie Brændgaard Andersen i 1868 rejste fra Thisted gav Bahner hende følgende skudsmaal: "Ane Marie Brændgaard Andersen har tjent mig fra d. 1ste Mai 1867 til 1ste Mai 1868 som Ung pige, i hvilken Egenskab hun stedse har udført Alt med god Willie og Orden, samt udvist Troskab og sædelig Opførsel, hvorefter jeg ikke kan andet, end paa det bedste anbefale hende til hendes fremtidige Foresatte".

I første ægteskab er børnene III.B.1.-III.B.7. og i tredje ægteskab III.B.8.-III.B.11.

III.B.1.

Anders Brændgaard Henriksen er født den 17. juni 1872 i Refs, Hurup sogn, og han døde den 25. september 1924 samme sted. Han blev gift den 1. maj 1904 i Kattrup med Karen Marie Mikkelsen, der er født den 15. august 1877 i Strandhuse, N. Bjert sogn, som datter af Jørgen Mikkelsen, og hun døde den 16. april 1961 paa Kommunehospitalet i Aarhus.

Anders Brændgaard Henriksen lærte landbrug og tjente ved dette i forskellige pladser samt havde fra 1898 til 1899 et ophold paa Vestbirk Højskole. En del aar drev han et øldepot i Hurup, og efter 1 aar som kromand i Sparkær kom han igen til Hurup, hvor han fra 1912 var repræsentant ved Morsø Frøkontor til sin død i 1924.

Karen Marie Mikkelsen lærte husgerning og tjente bl.a. i Børkop samt paa Karensdal. Efter mandens død i 1924 flyttede hun til Aarhus, hvor hun bl.a. passede sin gigtsvage mor.

III.B.1.a.

Marius Brændgaard Henriksen er født den 22. oktober 1904 i Hurup, og han døde den 19. december 1907 samme sted.

III.B.1.b.

Laurits Brændgaard, der i 1939 tog navneforandring fra Laurits Brændgaard Henriksen, er født den 5. marts 1906 i Hurup. Han blev gift den 12. november 1961 i Haslev med Anne Grethe Bech, der er født den 11. februar 1937 i Vesløs som datter af gaardejer Helmer Bech og hustru Signe Bak.

Bosat: Vinkelallé 49, Thisted.

Laurits Brændgaard gik i skole i Hurup. Han udlærtes som mekaniker og maskinsmed i 1925, hvorpaa han var ansat paa forskellige værksteder. I 1941 blev han maskinarbejder ved Justervæsenet og Den kongelige Mønt. Efter nogle aar forfremmedes han til justermester og virkede som saadan til han blev pensioneret.

Anne Grethe Bech gik i skole i Vesløs samt i Fjerritslev, hvor hun bestod realeksamen i 1953 og i Thisted, hvor hun bestod studentereksamen i 1956. I 1959 dimitteredes hun fra Aarhus Seminarium som lærer, og efter et par aar som aspirant i Augustenborg var hun 1961-1967 lærer i Holme. Hun har siden virket som lærer i Thisted.

III.B.1.b.1) Anne Marie Bech Brændgaard er født den 5. december 1962 i Aarhus.

III.B.1.c.

Agnes Brændgaard Henriksen er født den 10. februar 1907 i Hurup, og hun døde den 3. september 1907 samme sted.

III.B.1.d.

Marius Brændgaard Henriksen er født den 27. marts 1909 i Jebjerg, og han døde den 12. juni 1974. Han var gift med Anna, der er bosat Tinghøjvej 29 i Søborg.

III.B.1.e.

Agnes Brændgaard Henriksen er født den 16. august 1910 i Tvolm, Ydby sogn, og hun døde den 10. april 1912 i Hurup.

III.B.1.f.

Marie Brændgaard Henriksen er født den 19. marts 1913 i Hurup, og hun døde den 8. oktober 1913 samme sted.

III.B.2.

Henriette Kathrine Henriksen er født den 26. oktober 1873 i Refs, Hurup sogn, og hun døde 1948 i København og blev begravet den 12. april paa Vestre Kirkegaard. Hun blev gift med Johannes Schjoldan Hansen, der er født ca. 1876, og han døde 1948 i København og blev begravet den 25. november paa Vestre Kirkegaard.

Henriette Kathrine Henriksen drev som ung en stor systue.

Johannes Schjoldan Hansen sejlede som styrmand og senere som skibsfører paa langfart til bl.a. USA samt i sine sidste aar paa England.

III.B.2.a.

Alfred Vestergaard Hansen er født den 23. marts 1899, og han døde den 18. marts 1957 i København. Han blev gift den 17. december 1924 i København med Inga Harriet Nielsen, der er født den 30. december 1899 i Svendborg som datter af fabrikant Rasmus Nielsen og hustru Anna Kirstine Poulsen. Ægteskabet opløstes i 1944, hvorpaa han giftede sig for anden gang.

Bosat: Lille Strandvej 8B, Hellerup.

Alfred Vestergaard Hansen bestod realeksamen. Han gennemgik uddannelse i Landmandsbanen og var senere ansat ved ØK's Soyakagefabrikker samt i flere aar ved General Motors som konsulent. Fra 1933 til 1937 var han direktør ved Odd-Fellow Palæet og derefter ved Aarhushallen, indtil han blev syg i 1955.

Inga Harriet Nielsen bestod pigeskoleeksamen i 1917. Hun gennemgik kontoruddannelse og arbejdede som kontorassistent indtil giftermålet i 1924.

I første ægteskab er børnene III.B.2.a.1) og III.B.2.a.2)

III.B.2.a.1)

John Ole Vestergaard Hansen er født den 23. januar 1927 i København. Han blev gift første gang med prokurist Inga Sørensen, der er født den 27. maj 1931 i Aarhus. Ægteskabet opløstes i 1966, og han blev gift anden gang med sygeplejerske Valborg Dudzik. Dette ægteskab opløstes i 1975.

Bosat: Victor Bendix Gade 7, København Ø.

John Ole Vestergaard Hansen er arkitekt.

III.B.2.a.1)a) Birgitte Vestergaard Hansen er født den 12. august 1959 i Lyngby.

III.B.2.a.1)b) Lars Vestergaard Hansen er født den 19. april 1968 i Taastrup.

III.B.2.a.2)

Aase Birgit Vestergaard Hansen er født den 19. april 1930 i København, Solbjerg sogn.

Bosat: Engparken 60, Karlslunde.

Aase Birgit Vestergaard Hansen gik i skole i København samt i Aarhus, hvor hun i 1946 bestod realeksamen og i 1949 nysproglig studentereksamen. Efter et studieophold paa Bristol University 1949-1950 gennemgik hun uddannelse ved Aarhus Husmoderskole 1950-1951 samt ved Ankerhus Husholdningsseminarium 1951-1953 og bestod her eksamen som husholdningslærer, hvorpaa hun havde et ophold ved Manchester University. Siden 1954 har hun været assistent ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og hun har i 8 aar undervist i husholdning paa aftenskoler. Siden 1965 har hun tillige været redaktionssekretær ved Tidsskriftet Acta veterinaria scandinavica. - Fra 1972 til 1973 deltog hun i et fagkursus ved Statens Forvaltningshøjskole. - Aase Birgit Vestergaard Hansen har været næstformand i Det veterinærvidenskabelige Fagraad ved Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1974-1977.

III.B.3.

Mette Marie Henriksen er født den 25. maj 1876 i Refs, Hurup sogn, og hun døde i 1946. Hun var gift Elmbak og bosat Ulriksdalsvej, Valby.

Mette Marie Henriksen tjente i 1903 i Aggersborg Præstegaard.

III.B.4.

Karen Brændgaard Henriksen er født den 3. marts 1878 i Refs, Hurup sogn, og hun døde den 3. juni 1958 i Thisted. Hun blev gift den 18. oktober 1898 i Hurup med Laurits Pedersen, der er født den 27. oktober 1871 i Tømmerby som søn af lærer Peder Pedersen og hustru Gertha, og han døde den 22. marts 1951 i Thisted.

Karen Brændgaard Henriksen gennemgik uddannelse som syerske, hvorpaa hun syede i forskellige hjem. Efter giftermålet indrettede hun systue hjemme og beskæftigede her 3 elever.

Laurits Pedersen udlærtes som snedker, hvorpaa han drev en tømremester-virksomhed i Manstrup og beskæftigede her 10 mand. I 1912 blev han landmand og købte sig et mindre landbrug. - Laurits Pedersen bestred mange offentlige hverv.

III.B.4.a.

Gertha Brændgaard Pedersen er født den 25. juli 1899 i Manstrup, Bejstrup sogn, og hun døde den 14. december 1912 i Bonderup paa hjemrejse fra Rigshospitalet i København.

III.B.4.b.

Anna Marie Brændgaard Pedersen er født den 6. april 1901 i Manstrup, Bejstrup sogn. Hun blev gift den 3. marts 1925 i Vesløs med Karl Mathinus Bech, der er født den 3. maj 1901 i Fjerritslev, Kollerup sogn, som søn af murer Mathias Bech og hustru Ane Thomsen.

Bosat: Vesløs.

Anna Marie Brændgaard Pedersen gik i skole i Manstrup og Haverslev. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. 1 aar i Holmsø og hos bager Odgaard i Hurup, hvorpaa hun lærte syning hjemme. I 1923 var hun elev paa en højskole i Slagelse.

Karl Mathinus Bech gik i skole i Fjerritslev og Vesløs. Han lærte landbrug forskellige steder i Thy samt 1 aar paa Sjælland, og fra 1922 til 1923 var han elev paa Ry Højskole. I 1924 byggede han et statshusmandsbrug, som han drev som landbrug indtil 1932, hvor det omlagdes til gartneri og frugtplantage. Fra 1955 til 1961 er han igen beskæftiget ved landbruget samt fra 1961 til 1967 som anlægsgartner i Vesløs. Endvidere virkede han fra 1962 til 1968 som uddeler for et gødningskompagni.

III.B.4.c.

Petra Kirstine Brændgaard Pedersen er født den 26. august 1903 i Manstrup, Bejstrup sogn, og hun døde den 30. november 1970 og blev begravet paa Vesløs Frimenighedskirkegaard. Hun blev gift den 4. april 1944 i Thisted med Kresten Kristensen Gade, der er født den 11. maj 1887, og han døde den 9. juli 1958 i Vesløs.

Petra Kirstine Brændgaard Pedersen lærte husgerning og var elev paa en højskole.

Kresten Kristensen Gade aftjente sin værnepligt ved Kystartilleriet ca. 1917-1918. Han virkede som dyrlæge i Vesløs fra 1920 til 1958.

III.B.4.d.

Agnes Mary Brændgaard Pedersen er født den 10. juni 1905 i Manstrup, Bej-

strup sogn. Hun blev gift den 17. januar 1933 i Fjerritslev med Karl Rudolf Sørensen, der er født den 13. maj 1901 i Øsløs som søn af gaardejer Niels Sørensen og hustru Anna Kathrine Jensen, og han døde den 27. marts 1975.

Bosat: Vesløs.

Agnès Mary Brændgaard Pedersen lærte husgerning og tjente i forskellige pladser samt i perioder hjemme. Hun har endvidere været elev paa en højskole.

Karl Rudolf Sørensen lærte landbrug og tjente ved dette. Han var endvidere elev paa en højskole, og 1927 købte han en lille landejendom, som han drev indtil sønnen Tage overtog den i 1958. - Karl Rudolf Sørensen har bl. a. været bestyrelsesmedlem for Thisted-Fjerritslev Jernbane i mange aar, sogneraadsformand i Ø.V. Arup Kommune i 27 aar og medlem af Thisted Amtsraad i 15 aar. Han har endvidere været nævnsformand, vurderingsmand til ejendomsskyld samt tillidsmand i Sparekassen Thy i ca. 28 aar.

III.B.4.d.1)

Tage Brændgaard Sørensen er født den 28. oktober 1933 i Vesløs. Han blev gift den 26. august 1958 i Tømmerby med Kristine Marie Bundgaard, der er født den 21. oktober 1933 i Tømmerby som datter af gaardejer Peder Lauritsen Bundgaard og hustru Else Stensgaard Isaksen.

Bosat: Vesløs.

Tage Brændgaard Sørensen gik i skole i Vesløs og var desuden elev paa Aabybro Ungdomsskole. Han lærte landbrug hjemme samt i Tømmerby, og sin værnepligt aftjente han 1954-1955 i Varde. I 1956 havde han et ophold paa en landbrugsskole i Vejle og tjente derefter ½ aar paa Mors. I 1958 overtog han fødegaarden Kildebo, som han stadig driver. - Tage Brændgaard Sørensen har siden begyndelsen af 1960erne været sognefoged og siden 1973 været medlem af menighedsraadet i Vesløs. Han er endvidere formand for vandværket samt for Venstrevælgerforeningen.

Kristine Marie Bundgaard gik i skole i Tømmerby. Hun lærte husgerning hjemme samt syning i Frøstrup, og var ca. 1951 elev paa Vinding Husholdningsskole ved Vejle. En tid tjente hun i Bedsted og Hurup, hvorpaa hun var hjemme indtil giftermålet. - Kristine Marie Bundgaard er bestyrelsesmedlem i Vesløs Husmoderforening.

III.B.4.d.1)a) Per Bundgaard Sørensen er født den 26. september 1961 i
Vesløs.

III.B.4.d.1)b) Ole Bundgaard Sørensen er født den 2. juli 1967 i Thisted.

III.B.4.e.

Sørine Henriette Brændgaard Pedersen er født den 10. juni 1905 i Manstrup, Bejstrup sogn. Hun blev gift den 23. september 1927 i Vesløs med Arnold Magnus Røge, der er født den 29. november 1901 i Gøttrup Rimme, Gøttrup sogn.

Bosat: Kettrup.

Sørine Henriette Brændgaard Pedersen gik i skole i Haverslev. Hun lærte husgerning og tjente ved dette i nogle aar; i 1929 var hun elev paa Danebod Højskole. - Sørine Henriette Brændgaard Pedersen var fra 1952 til 1964 medlem af menighedsraadet.

Arnold Magnus Røge gik i skole i Gøttrup. Han arbejdede i nogle aar ved landbruget og var i 1924 elev paa en højskole, hvorpaa han gennemgik gartneruddannelse i Øsløs. Sommeren 1927 startede han gartneriet ved Korsvejen, der blev drevet som handelsingartneri, blomsterhandel og planteskole indtil 1974, da dattersønnen Ejvind Røge overtog det. - Arnold Magnus Røge har været medlem af menighedsraadet ved Kettrup Kirke 1934-1945 samt sogneraadsmlem 1958-1966.

III.B.4.e.1)

Grethe Elise Røge er født den 13. november 1930 i Kettrup. Hun blev gift den 13. februar 1952 i Kettrup med Anders Pedersen, der er født den 17. februar 1927 i Kallerup som søn af gaardejer Peder Pedersen og hustru Laura Martine Jensen.

Bosat: Korsvejen, Fjerritslev.

Grethe Elise Røge gik i skole i Kettrup. Hun lærte husgerning hjemme og i Skalborg. I 1950 var hun elev paa St. Restrup Husmandsskole, hvorpaa hun en tid var husassistent samme sted. - Grethe Elise Røge har været bestyrelsesmedlem i Kettrup Husmandsforening. Fra 1969 til 1971 drev ægteparret Gøttrup Ungdomsklub.

Anders Pedersen gik i skole i Kallerup. Han lærte landbrug og tjente ved Skjoldborg og Sennels, hvorpaa han 1947-1948 aftjente sin værnepligt i Viborg. Efter en tid paa Sjælland, hvor han var beskæftiget ved landbrug og gartneri, var han elev paa St. Restrup Husmandsskole samt ½ aar besty-

rer paa Møllegaarden i Kettrup, hvorpaa han i 1951 køber sin nuhavende ejendom samme sted. - Anders Pedersen har været formand for Kettrup Husmandsforening og bestyrelsesmedlem i Korsholm Brugsforening samt formand for skolekommissionen i 8 aar.

III.B.4.e.1)a)

Ejvind Røge, der i 1972 tog navneforandring fra Ejvind Røge Pedersen, er født den 9. juli 1952 i Kettrup.

Bosat: Korsvejen, Fjerritslev.

Ejvind Røge bestod 1969 realeksamen. Sin værnepligt aftjente han 1972-1973 og hjemsendtes som sergent. Siden 1974 har han virket som selvstændig gartner, idet han viderefører morfaderen Arnold Røges virksomhed.

III.B.4.e.1)b)

Karen Jette Pedersen er født den 26. april 1955 i Kettrup.

Bosat: Korsvejen, Fjerritslev.

Karen Jette Pedersen gik i skole i Kettrup, i Ørebro samt i Fjerritslev, hvor hun bestod realeksamen i 1972; hun bestod endvidere HF-eksamen fra Thisted Gymnasium i 1974. Hun gennemgaar nu uddannelse som klinikassistent ved Fjerritslev Kommunale Børnetandpleje.

III.B.5.

Mads Kristian Henriksen er født den 17. februar 1880 i Refs, Hurup sogn, og han døde den 18. februar 1880 samme sted.

III.B.6.

Mads Peter Henriksen er født den 5. januar 1881 i Refs, Hurup sogn, og han døde ca. 1916 i USA.

Mads Peter Henriksen ferierede omkring 1910 i Danmark.

III.B.7.

Mads Brændgaard Henriksen er født den 12. juli 1882 i Refs, Hurup sogn, og han døde den 20. september 1882 samme sted.

III.B.8.

Ane Marie Brændgaard Henriksen er født den 28. september 1892 i Refs, Hurup sogn, og hun døde i 1942 i København og blev begravet den 14. marts 1942

samme sted. Hun blev gift i København med Hans Peter Hansen, der er født den 5. juli 1883 i Belle, Stouby sogn, som søn af murermester Karl Hansen, og han døde den 5. november 1959 i København.

Hans Peter Hansen var maskinarbejder, og ægteparret boede i mange aar i Havebo 12, Valby.

III.B.8.a.

Karl Gunnar Brændgaard Hansen er født den 2. august 1917 i København, Davids sogn. Han blev gift med Else-Margrethe Nielsen, der er født den 4. december 1923 i Hvidovre som datter af maskinmester Rudolf Henry Nielsen og hustru Paula Christine Julie Voht.

Bosat: Lyngager 7, Greve Strand.

Karl Gunnar Brændgaard Hansen har bestaaet realeksamen og handelseksamen. Han gennemgik uddannelse som kontorassistent, og sin værnepligt aftjente han ved Artilleriet i 1938. Siden sommeren 1942 har han været ansat ved Københavns Politi og er nu politiassistent af 1. grad.

Else-Margrethe Nielsen gennemgik uddannelse som kontorassistent, hvorpaa hun var hovedbogholderske i firmaet Tage Schouboe A/S indtil 1971.

III.B.8.a.1)

Karin Brændgaard Hansen er født den 17. december 1946 i Hvidovre. Hun blev gift den 13. maj 1967 i Hvidovre med Per Aagaard Hansen, der er født den 30. januar 1941 i Valby, Timoteus sogn, som søn af varmemester Kaj Martin Hansen og hustru Gudrun Gregersen.

Bosat: Mimosevej 13, Slagslunde, Stenløse.

Karin Brændgaard Hansen bestod 9. klasse. Hun gennemgik uddannelse ved Hvidovre Kommune og har endvidere været assistent ved Randers og Hashøj Kommuner.

Per Aagaard Hansen bestod i 1958 realeksamen. Han gennemgik uddannelse ved Hvidovre Kommune, og sin værnepligt aftjente han fra 1961 til 1963 ved Bornholms Værn, hvor han blev sergent. Efter en kort tid ved Randers Kommune samt en tid ved Hashøj Kommune blev han efteraaret 1968 overassistent og foraaet 1970 fuldmægtig paa socialkontoret ved Stenløse Kommune. Siden sommeren 1970 har han været socialinspektør samme sted.

III.B.8.a.1)a) Helene Aagaard Hansen er født den 30. juni 1968 i Skelskør.

III.B.8.a.1)b) Kristine Aagaard Hansen er født den 26. marts 1971 i Stenløse.

III.B.8.b.

Svend Aage Brændgaard Hansen er født den 10. juli 1919 i København, Davids sogn. Han blev gift den 9. juli 1947 i København med Lilly Jacobsen, der er født den 6. marts 1918 i København, Maria sogn, som datter af maler Martinus Julius Jacobsen og hustru Ane Kathrine Lauritsen.

Bosat: Borgvold 12, Vejle.

Svend Aage Brændgaard Hansen gik i skole i København fra 1925 til 1933. Han udlærtes som murer i 1938, hvorpaa han arbejdede nogle aar som murer-svend, og endvidere udlærtes han i 1947 som tømrer. Fra 1948 til 1950 læste han til konstruktør, og fra 1950 til 1962 var han tømrermester i Vejle, hvorpaa han blev direktør i hustruens virksomhed "Lilly Modeller". Fra 1950 til 1954 var han desuden formand for bygningskommissionen i Hover.

Lilly Jacobsen gennemgik uddannelse som tilskærer. I 1946 startede hun virksomheden "Lilly Modeller", der syr brudekjoler.

III.B.8.b.1)

Ole Brændgaard Hansen er født den 28. september 1936 i København. Han er gift med Lena Sørensen.

Bosat: Koldingvej 3, Randers.

Ole Brændgaard Hansen er forsikringsagent.

III.B.8.b.2)

Anne-Marie Brændgaard Hansen er født den 3. januar 1948 i Grejsdal, Hover sogn. Hun er gift med greve Eiler Rantzau.

Bosat: Tønnesgade 20, Vejle.

Anne-Marie Brændgaard Hansen er direktrice.

III.B.8.b.3)

Carl Christian Brændgaard Hansen er født den 29. marts 1953 i Vejle.

Bosat: Blomstervænget 12, Vejle.

Carl Christian Brændgaard Hansen gik i skole i Vejle samt paa Grindsted Kost- og Realskole. Som 12-aarig kom han paa kostskole i udlandet og var først 2 aar i Plön i Tyskland, herefter i Sydfrankrig i St. Etienne, og som 16-aarig kom han til England, hvor han bestod studentereksamen. Han

har bestaaet højere handelseksamen i Kolding samt i 1975 HD i udenrigshandel i Aarhus. Samtidig med HD-studiet har han været beskæftiget i forældrenes virksomhed "Lilly Modeller" i Vejle, hvor han nu er kontorchef.

III.B.9.

Adolf Kristian Henriksen er født den 24. december 1893 i Refs, Hurup sogn. Han blev gift i maj måned 1916 i South Dakota med Mathilda A. Cornelius, der er født den 3. august 1894 i South Dakota som datter af farmer Christian Cornelius og hustru Anna Olson, og hun døde den 12. maj 1934 samme sted. Han blev gift anden gang i 1942.

Adresse: Box 302, R.R. 3, Shelton Washington 98584, USA.

Adolf Kristian Henriksen rejste omkring 1911 til USA. Fra omkring 1916 til 1939 drev han en gaard i South Dakota, hvorpaa han i nogle aar var arbejdsmand. Efter giftemaalet i 1942 flyttede han til Bremerton i Washington for at arbejde ved militæret under 2. Verdenskrig. Efter krigens ophør og indtil 1959 var han beskæftiget paa et savværk i Shelton.

III.B.9.a.

Delmar Louis Henrickson er født den 27. august 1916 i Erwin, South Dakota. Han blev gift den 17. juni 1942 i Lebanon, Missouri med Vernice Irene Bannick, der er født den 31. oktober 1921 i Jasper, Minnesota.

Adresse: Box 68, R.R. 16, Olympia, Washington 98506, USA.

Delmat Louis Henrickson er steam engineer.

III.B.9.a.1)

Robert Gene Henrickson er født den 10. december 1947 i Sioux Falls, S.D. Han er gift med Bernice Schulty.

Bosat: Shaker Heights, O.H. 44122, USA.

Robert Gene Henrickson er læge.

III.B.9.a.1)a) Lance Stanley Henrickson er født den 13. august 1972.

III.B.9.a.1)b) Ashley Jean Henrickson er født den 28. april 1975.

III.B.9.a.2)

Ronald James Henrickson er født den 27. december 1949 i Sioux Falls, S.D.

Han er gift med Pat Seivert.

Bosat: San Francisco, Californien, USA.

Ronald James Henrickson er kaptajn ved Hærens Lægekorps, og Pat Seivert er sygeplejerske.

III.B.9.a.3)

Sharon Lee Henrickson er født den 27. august 1953 i Sioux Falls, S.D. Hun er gift med ecologie chemist John N. Hermanson.

Bosat: 2610 West Lane Rd., Indianapolis, Indiana, USA.

Sharon Lee Henrickson er sygeplejerske.

III.B.9.a.3)a) John Robert Hermanson er født den 6. marts 1975.

III.B.9.a.4)

Barbara Ann Henrickson er født den 19. december 1954 i Sioux Falls, S.D. Hun er gift med fotograf Tom Stanley.

Bosat: 2355 Lewis Ave., 12 Zion, Illinois, USA.

III.B.9.b.

Dagmar Louise Henrickson er født den 12. juni 1918 i Bryant, S.D. Hun blev gift den 9. oktober 1940 i Rock Rapids, Iowa med Charles John Sweeney, der er født den 2. januar 1917 i Garretson, S.D., og han døde den 14. november 1972 i Maywood, Californien.

Bosat: 1907 So. Summit Ave., Sioux Falls, S.D., USA.

III.B.9.b.1)

Patricia Rose Sweeney er født den 9. maj 1941 i Dell Rapids. Hun er gift med politibetjent John Joseph Tyndall.

Bosat: 3005 S. Marion Rd., Sioux Falls, S.D., USA.

III.B.9.b.2)

Mary Louise Sweeney er født den 12. februar 1943 i Dell Rapids. Hun er gift med forretningsindehaver David Henry Butler.

Bosat: 226 Summit Ave., Sioux Falls, S.D.

III.B.9.b.2)a) Terri Louise Butler er født den 28. september 1961.

III.B.9.b.2)b) Elizabeth Tara Butler er født den 20. juli 1963.

III.B.9.b.2)c) David Allan Butler er født den 17. oktober 1964.

III.B.9.b.2)d) Heather Lynn Butler er født den 2. februar 1969.

III.B.9.b.3)

Donna Jean Sweeney er født den 27. december 1946 i Dell Rapids. Hun er gift med dyrlæge David Franklin Merkley.

Bosat: 130 University Village, East Lansing, Michigan, USA.

III.B.9.b.3)a) Erica Lea Merkley er født den 1. juni 1975.

III.B.9.b.4)

Roselie Mae Sweeney er født den 16. august 1949 i Dell Rapids. Hun er gift med bogholder Perry Charles Page.

Bosat: 31A Holly Cove, Mt. Laurel, New Jersey, USA.

III.B.9.b.5)

John Charles Sweeney er født den 20. maj 1951 i Dell Rapids.

Bosat: 1219 S. Hawthorne, Sioux Falls, S.D., USA.

III.B.9.c.

Jewel Darlene Henrickson er født den 25. juli 1927 i Hetland, S.D. Hun blev gift den 20. juni 1946 i St. Cloud, Minnesota med tømrer Neil Sedney Larson, der er født den 17. november 1922 i Canton, S.D., og han døde den 27. april 1962 i Sioux Falls, S.D.

Adresse: Rte 2, 30x58, Dell Rapids, S.D., USA.

Jewel Darlene Henrickson er hoteldirektør.

III.B.9.c.1)

Cynthia Lee Larson er født den 16. januar 1947 i Denver, Colorado. Hun blev gift med købmand Thomas Schwarz. Ægteskabet er nu opløst.

Bosat: 714 S. Thompson, Sioux Falls, S.D., USA.

III.B.9.c.1)a) Anthony Wayne Schwarz er født den 27. juli 1965.

III.B.9.c.1)b) Ionya Lynn Schwarz er født den 24. juni 1969.

III.B.9.c.2)

Diane Lynn Larson er født den 2. november 1948 i Sioux Falls, S.D. Hun blev gift med gaardejer William Brown.

Bosat: Dell Rapids, S.D., USA.

III.B.9.c.2)a) Kristine Marie Brown er født den 6. marts 1966.

III.B.9.c.2)b) Michelle Sue Brown er født den 8. oktober 1970.

III.B.9.c.2)c) Jason Eugene Brown er født den 16. december 1972.

III.B.9.c.3)

David Scott Larson er født den 19. januar 1951 i Sioux Falls, S.D. Han blev gift med Beverly Anderson.

Bosat: 1009 West 5th. St., Sioux Falls, S.D. USA.

David Scott Larson er tømrer.

III.B.9.c.4)

Sigurd Allen Larson er født den 7. marts 1954 i Sioux Falls, S.D. Han blev gift med Calleen Ritsy.

Bosat: Sioux Falls, S.D. USA.

Sigurd Allen Larson er lastbilchauffør.

III.B.10.

Anna Laurine Henriksen er født den 22. august 1896. Hun døde i 1955 i Hillerød og ligger begravet i Hurup.

Anna Laurine Henriksen var bagerjomfru i Hurup samt i København, hvor hun senere havde et ismejeri. Hun gennemgik uddannelse som damefrisør hos søsteren Elvine i Hurup og deltog i et fodplejekursus i København, hvorpaa hun etablerede egen fodpleje- og frisørsalon i Hillerød, som hun drev i mange aar.

III.B.11.

Elvine Kristine Henriksen er født den 7. april 1898 i Refs, Hurup sogn, og hun døde den 30. december 1930 paa Vestervig Sygehus efter en blindtarms-operation.

Elvine Kristine Henriksen drev damefrisørsalon i Hurup.

III.C.

Karen Bisgaard Henriksen er født den 28. december 1850 i Hurup, og hun døde den 7. januar 1851 samme sted.

III.D.

Karen Marie Bisgaard Henriksen er født den 2. april 1853 i Hurup, og hun døde den 16. december 1913 i Bedsted. Hun blev gift den 22. oktober 1875 i Hurup med Laust Staversbøl Brændgaard, der den 5. oktober 1905 tog navneforandring fra Laust Staversbøl Brændgaard Andersen. Han er født den 31. januar 1844 i Ydby som søn af boelsmand Anders Peter Madsen og hustru Karen Laustdatter, og han døde den 28. marts 1925 i Bedsted.

III.D.1.

Karen Brændgaard, der den 5. oktober 1905 tog navneforandring fra Karen Brændgaard Andersen, er født den 14. januar 1881 i Hundskær, Bedsted sogn, og hun døde den 7. december 1905 paa Amtssygehuset i Thisted.

III.D.2.

Mads Brændgaard Andersen er født den 29. november 1882 i Bedsted, og han døde den 18. februar 1883 samme sted.

III.D.3.

Mette Marie Brændgaard Andersen er født den 30. april 1886 i Hundskær, Bedsted sogn, og hun døde den 11. december 1907 samme sted.

III.E.

Anders Nikolaj Henriksen er født den 30. april 1857 i Hurup, og han døde den 26. juni 1934 samme sted. Han blev gift den 7. oktober 1898 i Hurup med Ane Marie Andersen, der er født den 28. februar 1858 i Refs, Hurup sogn, som datter af gaardejer Anders Hansen og hustru Lene Jeppesen, og hun døde den 6. december 1933 i Hurup.

Anders Nikolaj Henriksen var husmand i Refs.

III.F.

Jens Henriksen er født den 12. december 1859 i Hurup, og han døde den 7. november 1931 i Refsbøl, Hurup sogn. Han blev gift den 13. marts 1888 i Hu-

rup med Elvina Jensen, der er født den 13. marts 1864 i Refs, Hurup sogn, som datter af gaardejer Jens Madsen og hustru Karen Andersdatter, og hun døde den 7. februar 1936 i Refsbøl, Hurup sogn.

Jens Henriksen gennemgik uddannelse som karetmager. Han drev egen karetmagervirksomhed, der siden udvidedes til savskæreri og tømmerhandel, indtil sin død i 1931. Herefter fortsatte hustruen Elvina Jensen virksomheden, indtil sønnen Aksel i 1935 overtog den.

III.F.1.

Jens Madsen Henriksen er født den 19. januar 1889 i Hurup, og han døde den 29. december 1963 i Rødovre. Han blev gift den 20. juni 1919 i Tim med Anna Kirstine Bak, der er født den 21. juli 1894 i Tim som datter af Gravers Bak og hustru Kirsten.

Jens Madsen Henriksen gennemgik uddannelse til landmand og blev i 1917 landbrugskandidat. Efter bl.a. at have været assistent paa Landbohøjskolens afdeling for plantekultur og lærer ved Tune Landbrugsskole købte han i 1919 en gaard i Vindinge ved Nyborg. Fra 1920 til 1924 var han konsulent for Nyborg og Omegn Landboforening og fra 1924 til 1928 formand for Landboforeningens planteavlsudvalg. Senere var han videnskabelig assistent ved Statens Forsøgsstation Blangstedgaard ved Odense og fra 1944 til 1948 forretningsfører for landsforeningen Dansk Frugtavl. Fra 1948 til sin død i 1963 drev Jens Madsen Henriksen egen virksomhed med fremstilling af plantebeskyttelsesmidler i Rødovre. Desuden var han medlem af Statens Giftudvalg.

Anna Kirstine Bak gennemgik uddannelse som sygeplejerske og virkede som saadan indtil giftermålet. Hun drev i en kort periode fra 1931 til 1932 fødeklinik i Odense.

III.F.1.a.

Jens Evald Bak Henriksen er født den 17. november 1919 i Vindinge paa Fyn. Han blev gift den 5. juni 1943 i Ansgar Kirke i Odense med Anna Elfriede Buch, der er født den 15. juni 1921 i Odense, Ansgar sogn, som datter af møbelpolstermester Oluf Julius Christian Buch og hustru Anine Jensine Pedersen.

Bosat: Birkebakken 16, Hjallesø.

Jens Evald Bak Henriksen gennemgik handelsuddannelse. Fra 1942 til 1960

var han forretningsbestyrer ved H.E. Hansen i Odense, og efter nogle aar som indkøbschef i firmaet Valdemar Larsen i København kom han tilbage til Odense-firmaet, hvor han siden 1967 har været prokurist.

Anna Elfriede Buch gennemgik uddannelse indenfor manufakturbranchen.

III.F.1.a.1)

Lene Henriksen er født den 29. september 1943 i Middelfart. Hun blev gift den 11. april 1968 i Stenløse-Fangel med Kay Bjørn Gulløv, der er født den 9. november 1943 i København, Hellig Kors sogn, som søn af gartner Jens Josef Ingvarsten Gulløv og hustru Rigmor Margrethe Christensen.

Bosat: Stjernevænget 12, Ejby.

Lene Henriksen bestod realeksamen i 1960 og studentereksamen i 1963. Sommeren 1967 tog hun lærereksamen, hvorpaa hun var lærer i nogle aar ved Brøndbyernes Kommune. Siden 1970 har hun været ansat ved Ejby Kommune, hvor hun først og fremmest underviser i matematik og fysik.

Kay Bjørn Gulløv bestod realeksamen i 1960 og studentereksamen i 1963. Efteraaret 1969 bestod han embedseksamen, hvorpaa han fik ansættelse ved Odense Universitet, hvor han nu er lektor i molekylær biologi.

III.F.1.a.1)a) Jens Ole Gulløv er født den 25. februar 1970 i Rødovre.

III.F.1.a.1)b) Thomas Gulløv er født den 2. oktober 1974 i Middelfart.

III.F.1.a.2)

Kirsten Bak Henriksen, der er hospitalslaborant, er født den 10. april 1947 i Middelfart. Hun er gift med ingeniør Per Riis Sørensen.

Bosat: Grønbækvej 21, Rødovre.

III.F.1.a.3)

Anne Bak Henriksen er født den 15. august 1952 i Middelfart.

Bosat: Dalslandsgade 8, København S.

Anne Bak Henriksen gik i skole i bl.a. Hvidovre samt i Hjallese, hvor hun i 1969 bestod realeksamen, og i Odense, hvor hun i 1972 bestod matematisk studentereksamen fra Skt. Knuds Gymnasium. Sommeren 1973 var hun elev paa Sønderborg Idrætshøjskole, hvorpaa hun paabegyndte studium ved Danmarks Farmaceutiske Højskole.

III.F.1.a.4)

Bente Bak Henriksen er født den 6. februar 1956 i Middelfart.

III.F.1.b.

Gravers Bak Henriksen er født den 1. marts 1921 i Vindinge paa Fyn. Han blev gift første gang 1950 med Ebba M. Nielsen, der er født den 22. september 1926 i Næsby og fik i dette ægteskab børnene III.F.1.b.1) og 2). Ægteskabet opløstes i 1955 og han blev gift anden gang den 19. september 1964 i Odense med Eva Lind Nordestgaard, der er født den 1. januar 1930 i Skast som datter af gaardejer Peter Lind Nordestgaard og hustru Cecilie Gundersen.

Bosat: Banevænget 3, Næsby.

Gravers Bak Henriksen har bestaaet handelseksamen samt i 1975 merconomeksamen. Han er beskæftiget som bogholder.

Eva Lind Nordestgaard har bestaaet realeksamen og gennemgaaet uddannelse som fysioterapeut.

III.F.1.b.1)

Birgit Bak Kvinesdal, der i 1968 tog navneforandring fra Birgit Bak Henriksen, er født den 13. september 1951 i Odense, Hans Tausens sogn. Hun blev gift den 7. juli 1973 i Grejs med Steen Melgaard Hansen, der er født den 5. april 1947 i Vejle, Sct. Nikolaj sogn, som søn af grossist Ansgar Peder Melgaard Hansen og hustru Magna Pauline Svendsen.

Bosat: Bellisvej 26, Vejle.

Birgit Bak Kvinesdal gik i skole i Odense samt i Vejle, hvor hun i 1971 bestod studentereksamen. I 1971 paabegyndte hun lægestudiet ved Odense Universitet.

Steen Melgaard Hansen gik i skole i Vejle, hvor han i 1964 bestod realeksamen. Fra 1964 til 1966 var han praktikant ved Windfeld Hansens Bomulds-spinderier i Vejle, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Kronens Artilleriregiment i Sjælsmark 1966-1967 var han 1 aar praktikant ved Bloch Andresens Væveri i Fredericia, hvorpaa han fra 1968 til 1972 studerede ved Den tekniske Højskole i Reutlingen i Tyskland. Siden 1972 har han været tekstilingeniør ved Windfeld Hansen i Vejle.

III.F.1.b.2)

Jytte Bak Kvinesdal, der i 1968 tog navneforandring fra Jytte Bak Henriksen, er født den 7. februar 1953 i Næsby.

Bosat: Skyttehusgade 15, Vejle.

Jytte Bak Kvinesdal bestod realeksamen i 1970. Hun gennemgik uddannelse som matrikeltekniker paa et landinspektørkontor, hvorpaa hun var ekspeditrice i Danish Food Centre i Glasgow, Skotland i 1974, og herefter elev paa Ryslinge Højskole paa Fyn. Hun er nu matrikeltekniker paa et landinspektørkontor i Vejle.

III.F.1.b.3)

Jesper Bak Henriksen er født den 26. september 1965 i Odense.

III.F.1.b.4)

Niels Bak Henriksen er født den 25. juni 1968 i Odense.

III.F.1.c.

Johannes Bak Henriksen er født den 23. marts 1923 i Vindinge paa Fyn. Han blev gift den 8. juli 1961 i Rødovre med Anny Krogh, der er født den 16. marts 1934 i København som datter af klejnsmed Harry Erling Walter Krogh og hustru Oda Viola Hansen.

Bosat: Sønderborgvej 11, Silkeborg.

Johannes Bak Henriksen er forsøgsleder.

Anny Krogh er overlæge.

III.F.1.c.1) Hanne Krogh Henriksen er født den 9. juni 1965.

III.F.1.c.2) Ulla Krogh Henriksen er født den 19. december 1967.

III.F.1.c.3) Per Krogh Henriksen er født den 19. december 1967.

III.F.1.d.

Ellen Bak Henriksen er gift med kriminalassistent Peder Hollænder.

Bosat: L.A. Ringsvej 61, Odense.

III.F.1.e.

Ruth Bak Henriksen er født den 17. marts 1926 i Vindinge paa Fyn. Hun blev gift den 19. januar 1954 i Rødovre med Knud Erik Hagsten-Nielsen, der er

født den 12. januar 1923 i Aalborg, Budolfi sogn.

Bosat: Storegaardsvägen 4, Trollhättan, Sverige.

Ruth Bak Henriksen har gennemgaaet uddannelse som sygeplejerske og bestod eksamen i Danmark i 1950 samt i Sverige i 1975.

Knud Erik Hagsten-Nielsen gennemgik uddannelse ved Det kongelige danske Musikkonservatorium som violinist. Han er nu lærer ved Trollhättans kommunale Musikskole.

III.F.1.e.1) Ib Hagsten-Nielsen er født den 18. juni 1955 i København.

III.F.1.e.2) Bo Hagsten-Nielsen er født den 18. juni 1955 i København.

III.F.1.e.3) Jens Hagsten-Nielsen er født den 4. marts 1960 i Nordmaling, Sverige.

III.F.1.f.

Kirsten Marie Bak Henriksen er født den 4. februar 1928 i Vindinge paa Fyn. Hun blev gift den 13. november 1954 i Rødovre med Erik Frimodt Pedersen, der er født den 26. december 1927 i Ugilt som søn af murer Christian Pedersen og hustru Magda Jensine Pedersen.

Bosat: Klintvej 17, Højer.

Kirsten Marie Bak Henriksen gik i skole i Odense. Hun var beskæftiget ved forskelligt arbejde indtil 1947, og efter et ophold paa sygeplejehøjskolen i Ubberup blev hun uddannet til sygeplejerske paa Fredensborg Amts Centralsygehus i Hillerød. Siden har hun arbejdet som sygeplejerske i bl. a. Rønne, Bergen, København og Nykøbing Falster indtil 1956.

Erik Frimodt Pedersen gennemgik uddannelse ved landbruget. Fra 1948 til 1949 var han elev paa Ask Højskole, og sin værnepligt aftjente han fra 1949 til 1950. I 1954 bestod han eksamen som agronom fra Landbohøjskolen, og efter nogle aar som konsulent ved firmaet A. Nielsen og Co. i Nykøbing Falster blev han i 1957 videnskabelig assistent ved Statens Planteavlsvforsøg og gjorde her først tjeneste ved Statens Moseforsøg, Centralgaarden, Aabybro og dernæst fra 1971 ved Statens Forsøgsstation i Højer.

III.F.1.f.1) Susanne Frimodt Pedersen er født den 16. juni 1956 i Nykøbing Falster. (Se supplement bag i bogen).

III.F.1.f.2) Lone Frimodt Pedersen er født den 29. maj 1958 i Aabybro.

III.F.1.f.3) Lars Frimodt Pedersen er født den 4. september 1960 i Aabybro.

III.F.1.f.4) Mette Frimodt Pedersen er født den 24. september 1961 i Aabybro.

III.F.1.f.5) Ole Frimodt Pedersen er født den 6. oktober 1964 i Aabybro.

III.F.1.g.

Hans Aage Bak Henriksen er født den 18. juni 1929 i Odense, Ansgar sogn. Han blev gift den 17. oktober 1959 i Odense med Else-Johanne Knudsen, der er født den 2. august 1935 i New York som datter af civilingeniør Hans Peter Knudsen og hustru Anine Kirstine Margrethe Thomsen.

Bosat: Engvej 20, Hinnerup.

Hans Aage Bak Henriksen gik i skole i Odense og Rødovre. Han gennemgik uddannelse i en farvehandel og tog samtidig realeksamen fra kursus i 1950. Sin værnepligt aftjente han fra 1950 til 1951, hvorpaa han paabegyndte studium ved Polyteknisk Lærestanstalt, hvorfra han dimitteredes som civilingeniør i 1962. I 1971 etablerede han egen virksomhed.

Else-Johanne Knudsen gik i skole i Odense, hvor hun bestod realeksamen i 1952. Hun var elev paa en husholdningsskole i Sorø og tjente derefter bl.a. 1 aar i huset i København samt 1 aar som au-pair i Paris, hvorefter hun gennemgik uddannelse paa Suhrs Seminarium fra 1956 til 1958 som husholdningslærer. Efter 1 aar som lærerinde samme sted var hun fra 1959 til 1962 konsulent ved Biokemisk Institut. Fra 1964 til 1965 deltog hun i et specialkursus i husholdning ved Aarhus Universitet, og hun har siden undervist ved Aarhus kommunale Sygeplejeskole, Aarhus Amtssygeplejeskole samt ved Diakonhøjskolen i ernæring og diætetik.

III.F.1.g.1) Helene Bak Henriksen er født den 4. april 1962 i Rødovre.

III.F.1.g.2) Kirstine Bak Henriksen er født den 2. juli 1963 i Aarhus.

III.F.1.g.3) Jens-Peter Bak Henriksen er født den 16. marts 1967 i Aarhus

III.F.2.

Mejner Marius Henriksen er født den 14. september 1890 i Hurup. Han blev gift den 28. december 1921 i Villerslev med Ottomine Hvidberg, der er født den 13. september 1892 i Villerslev som datter af husejer Peter Hvidberg og hustru Dorte Marie Bangsgaard.

Mejner Marius Henriksen har været gaardejer.

III.F.2.a.

Johannes Hvidberg Henriksen er født den 31. oktober 1922 i Sennels. Han blev gift den 28. november 1943 med Agnes Møl Christensen, der er født den 26. juni 1922 i Koldby som datter af snedkermester Alfred Møl Christensen og hustru Elvine Hvidberg.

Bosat: Ødum, Hadsten.

Johannes Hvidberg Henriksen gik i skole i Aarslev og var desuden elev paa Ringe Efterskole. Han udlærtes som elektriker i Odense i 1943, hvorpaa han var elektriker ved Ringe Andels Elværk. I 1948 dimitteredes han som installatør fra Odense Teknikum, og efter nogle aar som overmontør i en installationsforretning ved Horsens, overtog han i 1950 sin nuhavende forretning i Ødum.

Agnes Møl Christensen gik i skole i Koldby. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. i Koldby og Thisted. I 1943 var hun elev paa Ry Højskole. Hun har nu i godt 20 aar ført regnskaberne og passet butikken i ægteparrets installationsforretning.

III.F.2.a.1)

Inger Møl Henriksen er født den 27. august 1945 i Ringe. Hun er gift med gartner Karsten Bachmann.

Bosat: Yrsavej 30, Aabyhøj.

III.F.2.a.2)

Birthe Møl Henriksen er født den 5. august 1848 i Ringe. Hun er kontorassistent.

Bosat: Fyrkatvej 8, Aarhus.

III.F.2.a.3)

Lisbeth Møl Henriksen er født den 20. april 1952 i Aarhus. Hun blev gift den 1. juli 1972 i Ødum med Kjeld Vitting Skriver, der er født den 4. marts 1950 i Aarhus som søn af arbejdsmand Jacob Jacobsen Skriver og hustru Ellen Margrethe Pedersen Vitting.

Bosat: Nøragervej 1, Folby, Hinnerup.

Lisbeth Møl Henriksen gik i skole i Spørring, Hadbjerg samt i Hadsten, hvor hun i 1969 bestod realeksamen. Hun gennemgik bankuddannelse i Hadsten

Bank, og siden 1972 har hun været bankassistent i Privatbanken i Viby ved Aarhus.

Kjeld Vitting Skriver gik i skole i Ødum, Hadbjerg og Hadsten. Han udlærtes som elektriker i 1970 hos sin tilkommende svigerfader i Ødum. Efter at have aftjent sin værnepligt i Randers fik han sin nuværende stilling som elektriker ved en betonfabrik i Mundelstrup.

III.F.2.a.3)a) Jesper Skriver er født den 13. februar 1975 i Aarhus.

III.F.2.a.4)

Dorthe Møl Henriksen er født den 25. september 1960 i Aarhus.

III.F.2.b.

Valborg Hvidberg Henriksen døde som lille.

III.F.2.c.

Herluf Hvidberg Henriksen, der er direktør, er gift med Else Davidsen.

Bosat: Bredgade 27, Tørring.

III.F.2.d.

Knud Hvidberg Henriksen døde som lille.

III.F.2.e.

Manna Hvidberg Henriksen er født den 6. november 1927 i Aarslev. Hun blev gift den 24. februar 1951 i Sdr. Næraa med Knud Verner Pedersen, der er født den 18. august 1926 i Svenstrup, Søby sogn, som søn af gaardejer Peder Mortensen Pedersen og hustru Cecilie Marie Nielsen.

Bosat: Humlekrogen, Frankfri, Tommerup.

Knud Verner Pedersen er gartner.

III.F.2.e.1)

Bodil Hvidberg Pedersen er født den 5. februar 1952 i Odense, Ansgar sogn. Hun er gift med studerende Per Josiassen.

Bosat: Sdr. Boulevard 254, Odense.

III.F.2.e.2)

Bente Hvidberg Pedersen er født den 2. august 1954 i Dalum sogn.

III.F.2.e.3)

Svend Hvidberg Pedersen er født den 12. november 1956 i Dalum sogn.

III.F.2.e.4)

Karin Hvidberg Pedersen er født den 1. maj 1960 i Odense, Ansgar sogn.

III.F.2.f.

Gerda Hvidberg Henriksen.

Bosat: England.

III.F.3.

Karen Agnes Henriksen er født den 26. februar 1892 i Hurup. Hun blev gift den 29. maj 1924 i Hurup med Ole Karl Jessen, der er født den 5. oktober 1889 i Varde som søn af landmand Ole Christensen Jessen og hustru Karen Thomsen, og han døde den 13. januar 1968 i Varde.

Bosat: Karolineparken 9, Varde.

Karen Agnes Henriksen var 1908 elev paa Vestbirk Højskole. Hun bestod eksamen som friskolelærer i Ringe i 1915, og virkede som saadan indtil 1924 i Trunderup paa Fyn samt i Vallekilde, afbrudt af et aarskursus paa Borups Højskole i København, hvor hun studerede dansk og engelsk. Hun bor nu i pensionistbolig i Varde.

Ole Karl Jessen var som ung elev paa Ollerup Højskole. I 1914 indkaldtes han til militærtjeneste ved Sikringsstyrken, og i perioden 1916-1919 opholdt han sig 3 vintre paa Askov Højskole, hvorpaa han var friskolelærer i Ristinge paa Langeland og senere i Staaby paa Fyn. I 1930 overtog han fødegaarden i Gellerup, som han drev indtil han i 1944 købte en anden gaard paa Vardeegnen. I 1953 flyttede han til Varde og paatog sig forskellige litterære arbejder, idet han skrev Varde Landsogns historie, et jubilæums-skrift om Varde Mejeri og nogle beretninger til Dansk Folkemindesamling.

III.F.3.a.

Ellen Jessen er født den 12. maj 1925 i Nr. Broby.

Bosat: Spanagervej 9, Lille Skensved.

Ellen Jessen gik i skole hjemme og var desuden elev paa Ølgod Efterskole i 1940. Hun tjente i forskellige huslige pladser indtil 1948 afbrudt af et ophold paa Rødding Højskole i 1945. I 1950 bestod hun eksamen fra Elbæk Fri Lærerskole, hvorefter hun var lærer i bl.a. Støvring og Flemming samt fra 1958 til 1960 bestyrerindeassistent paa Skarrud Behandlingshjem i Darbu, Norge. I 1956 og 1960 deltog hun i lærerkurser paa Askov Højskole samt fra 1962 til 1963 i et aarskursus paa Børneforsorgens fortsættelsesseminarium; endvidere virkede hun fra 1960 til 1970 som lærer ved Skaade Børnehjem i Højbjerg. Siden 1970 har hun været ansat ved Københavns Kommunes Kostskole, Spanager i Lille Skensved.

III.F.3.b.

Frode Jessen er født den 24. august 1927 i Staaby, Nr. Broby sogn. Han blev gift den 5. september 1953 i Horne med Elise Kirstine Thomsen Jessen, der er født den 5. januar 1929 i Stundsigt, Horne sogn, som datter af gaardejer Niels Thomsen Jessen og hustru Mette Kathrine Kristensen.

Bosat: Forumvej 27, Alslev, Varde.

Frode Jessen var elev paa Rødding Højskole vinteren 1947-1948. Sin værnepligt aftjente han paa Flyvestation Karup 1949-1950, hvorpaa han havde et ophold paa Ladelund Landbrugsskole. Sommeren 1953 overtog han en landejendom i Næsbjerg ved Varde, som han drev indtil 1959, da han flyttede til Alslev Østermark. Siden sommeren 1970 har han været chauffør ved et køle- og frysemontørfirma.

Elise Kirstine Thomsen Jessen har været elev paa Danebod Højskole sommeren 1950.

III.F.3.b.1)

Karl Erik Jessen er født den 14. marts 1955 i Næsbjerg.

Bosat: Haraldslundvej 38, Lyngby.

Karl Erik Jessen bestod studentereksamen fra Varde Gymnasium i 1974. Samme aar paabegyndtes studium til civilingeniør ved Danmarks Tekniske Højskole i Lyngby.

III.F.3.b.2)

Karen Lisbeth Jessen er født den 27. juni 1958 i Næsbjerg.

III.F.3.b.3)

Mette Kathrine Jessen er født den 9. april 1961 i Alslev.

III.F.3.c.

Karen Margrethe Jessen er født den 21. december 1933 i Gellerup, Varde Landsogn. Hun blev gift den 3. maj 1967 paa Frederiksberg med Hans Henning Kornerup Prior, der er født den 23. februar 1915 i København som søn af kaffegrosserer Ejnar Prior og hustru Ingeborg Kornerup.

Bosat: Magnoliavej 53, Valby.

Karen Margrethe Jessen gik i landsbyskole og var desuden elev paa en efterskole. Hun tjente i forskellige huslige pladser indtil 1954 afbrudt af ophold paa Askov Højskole 1947-1948 samt paa Grundtvigs Højskole i Frederiksberg i 1952. Samtidig med at hun læste til lærer vikarierede hun ved bl.a. Esbjerg Skolevæsen, og 1959 bestod hun eksamen fra Esbjerg Aftenseminarium. Siden har hun været ansat ved Frederiksberg Skolevæsen. I 1963 bestod hun faglærereksamen i dansk, og hun har deltaget i forskellige kurser paa Danmarks Lærerhøjskole.

Hans Henning Kornerup Prior bestod studentereksamen fra Østersøgades Gymnasium 1933. Fra 1933 til 1935 studerede han nationaløkonomi, hvorpaa han skiftede til jurastudiet og dimitteredes som cand. jur. i 1942. Efter en kort tid i Københavns Byret, ca. 1 aar i udenrigsministeriet samt en tid hos en landsretssagfører i Kolding blev han sagførerfuldmægtig hos landsretssagfører Eugon Olsen. Efter krigen fik han ansættelse i Landbrugsministeriet og havde endvidere en tid formiddagsstilling, bl.a. i Kirkeministeriet og paa Københavns Raadhus. Han er nu ekspeditionssekretær i Landbrugsministeriets Jordlovsudvalg. - Hans Henning Kornerup Prior har efter krigen arrangeret kulturrejser i landet for udlændinge.

III.F.3.d.

Johanne Marie Jessen er født den 22. juli 1936 i Varde. Hun blev gift den 28. februar 1959 i Varde med Poul Thorup Kristensen, der er født den 23. januar 1936 i Gram som søn af gaardejer Kristian Kristensen og hustru Erna Sylvia Thorup.

Bosat: Tinglevvej 13, Vojens.

Johanne Marie Jessen gik i skole i Ølufvad og var desuden elev paa Skibelund Efterskole. Hun lærte husgerning og tjente i bl.a. Varde og paa Fyn.

Fra 1954 til 1956 var hun elev paa Frederiksborg Højskole 2 gange, hvorpaa hun 1956-1957 var lærer paa Buskerud Højskole ved Kongsberg i Norge.

Poul Thorup Kristensen gik i skole i Vinding ved Vejle samt i Nustrup. Han lærte landbruget og tjente paa Røddingegnen. Fra 1955 til 1956 var han elev paa Frederiksborg Højskole, og sin værnepligt aftjente han i Tønder, hvorpaa han besøgte Borris Landbrugsskole. I 1959 købte han Stenagergaard i Nustrup, som han stadig driver. - Poul Thorup Christensen har været folketingskandidat i Varde-kredsen. Siden 1974 har han været folketingskandidat for Fredericia-kredsen.

III.F.3.d.1) Anne Birgitte Kristensen er født den 14. juni 1959 i Nustrup.

III.F.3.d.2) Helle Thorup Kristensen er født den 28. juni 1960 i Nustrup.

III.F.3.d.3) Kristian Thorup Kristensen er født den 25. september 1961 i Nustrup.

III.F.3.d.4) Sten Thorup Kristensen er født den 27. december 1964 i Nustrup.

III.F.4.

Johannes Marinus Henriksen er født den 24. oktober 1893 i Refsbøl, Hurup sogn, og han døde den 7. december 1914 samme sted.

III.F.5.

Karl Emil Martinus Henriksen er født den 19. juli 1898 i Hurup, og han døde den 26. november 1960 i Gestelev Lunde, Gestelev sogn. Han blev gift den 11. juli 1924 i Ramme med Agnes Petra Nielsigne Agergaard, der er født den 7. juni 1899 i Ramme ved Lemvig som datter af Christian Agergaard og hustru Maren.

Bosat: Gestelev Lunde, Ringe.

Karl Emil Martinus Henriksen lærte landbrug og tjente bl.a. paa Fyn. Han var elev paa Vestbirk Højskole samt paa Korinth Landbrugsskole, og efter giftermålet bosatte han sig paa en ejendom i Heltborg i Thy. I 1930 købtes en ejendom ved Lunde paa Sydfoyn, og i 1937 flyttede familien til en mindre gaard i Gestelev Lunde ved Ringe, hvor de bl.a. havde frugtavl. I 1960 blev gaarden overdraget til den yngste datter Emmy og svigersønnen Aage Jeppesen.

Agnes Petra Nielsigne Agergaard lærte husgerning og tjente i forskelli-

ge pladser. Hun var elev paa Vallekilde Højskole og fik her senere plads hos forstanderen, hvor hun var indtil giftemaalet.

III.F.5.a.

Elin Nielsen er født den 24. maj 1925 i Heltborg. Hun blev gift den 26. april 1949 i Ryslinge med Bertel Nielsen, der er født den 10. juli 1915 i Vejby som søn af gaardejer Niels Nielsen og hustru Maren Jensen Nielsen.

Bosat: Gabelsvej, Bramming.

Elin Nielsen gik i skole i bl.a. Ringe og var desuden elev paa Ringe Efterskole. Hun var elev paa Vallekilde og Snoghøj Højskoler samt paa Askov Højskole, hvor hun gennemgik uddannelse som haandarbejds lærerinde. Hun var herefter gymnastik- og haandarbejds lærerinde ved Bramming Efterskole og hun har ca. hveranden sommer været med gamle elever paa tur til Norge. - Elin Nielsen har været bestyrelsesmedlem i husmoderforeningen i 10 aar, medlem af skolekommissionen i 8 aar, formand for skolenævnet i 4 aar og medlem af børneværnet i 12 aar. Hun har endvidere bl.a. været tilsynsværge for flere børn og unge samt været medlem af Ribe-kredsens Gymnastikudvalg i 4 aar og selv ledet motionsgymnastik i 22 aar.

Bertel Nielsen gik i skole i Vejby. Han tjente i 3 aar ved landbruget, og i 1938 bestod han lærereksamen fra Ranum Seminarium, hvorpaa han var lærer paa Nr. Ørslev Efterskole paa Falster, Askov Højskole og Hørby Haandværkerskole. I 1942 blev han lærer ved Bramming Efterskole, og efter at tyskerne havde taget skolen i foråret 1944 blev han lærer ved Ringe Fri- og Efterskole. Foråret 1947 blev han medforstander ved Bramming Efterskole, og siden 1949 har han været skoleleder samme sted. Han rejser ca. hver andet aar med gamle elever i Norge. - Bertel Nielsen har været medlem af menighedsraadet i 20 aar og er nu dets formand; han har endvidere været medlem af skolekommissionen og skolenævnet i 4 aar samt medlem af Kirkeligt Samfunds bestyrelse i 23 aar.

III.F.5 a.1)

Holger Kirkholm Nielsen er født den 23. april 1950 i Ribe.

Bosat: Gl. Kalkbrænderivej 17, København Ø.

Holger Kirkholm Nielsen bestod nysproglig studentereksamen fra Ribe Katedralskole i 1969. Efter et ophold paa Snoghøj Folkehøjskole vinteren 1969-1970 begyndte han at studere samfundsfag ved Aarhus Universitet og be-

stod 1. del i 1973. Han fortsatte herefter studierne ved Københavns Universitet. - Holger Kirkholm Nielsen indvalgte efteråret 1973 i landsledelsen i Socialistisk Folkepartis Ungdom, og efteråret 1974 blev han landsformand. Han har været redaktør for SFUs Blad Røde Fane 1974-1975 samt sekretær for uddannelsesudvalget i SF 1975.

III.F.5.a.2)

Inger-Lisbeth Kirkholm Nielsen er født den 10. juni 1951 i Bramming. Hun blev gift den 5. juli 1975 i Bramming med Jørgen Preben Engkebølle, der er født den 22. februar 1944 i Hyllested som søn af landmand Hans Frede Engkebølle og hustru Margrethe Maren Hansen.

Bosat: Samsø Efterskole, Tranebjerg.

Inger-Lisbeth Kirkholm Nielsen gik i skole i Bramming, hvor hun bestod realeksamen i 1968. Hun lærte husgerning og tjente 1½ aar paa en større gaard samt hos en ingeniørfamilie i Varde. Vinteren 1969-1970 var hun elev paa Viborg Gymnastikhøjskole, og sommeren 1974 dimitteredes hun fra Ankerhus Husholdningsseminarium som husholdningslærer. Efter en tid som lærer ved Nr. Aaby Efterskole har hun siden 1975 været lærer paa Samsø, hvor hun medvirkede ved oprettelsen af den ny efterskole.

Jørgen Preben Engkebølle gik i skole i Hyllested og var endvidere elev paa en efterskole. Han tjente ved landbruget i ca. 4 aar, og efter et ophold paa Gerlev Gymnastikhøjskole arbejdede han her som hjælpelærer og bademester en tid. I 1972 dimitteredes han som lærer fra Den fri Lærerskole i Ollerup, hvorpaa han deltog i et aarskursus i gymnastik i Odense. Fra 1973 til 1974 var han lærer paa Morsø Ungdomsskole og fra 1974 til 1975 paa Nr. Aaby Efterskole. Siden 1975 har han været lærer paa Samsø, hvor han medvirkede ved oprettelsen af Samsø Efterskole.

III.F.5.a.3)

Karin Kirkholm Nielsen er født den 20. oktober 1952 i Bramming.

Bosat: Tangevej 26, Ribe.

Karin Kirkholm Nielsen gik i skole i Bramming samt i Ribe, hvor hun i 1972 bestod nysproglig studentereksamen. Det følgende aar besøgte hun Grundtvigs Højskole i Frederiksborg og havde et kibbutzophold i Israel. Sommeren 1973 paabegyndte hun uddannelse til lærer ved Ribe Statsseminarium.

III.F.5.a.4)

Frede Kirkholm Nielsen er født den 28. marts 1957 i Bramming.

Han gik i skole i Bramming, hvor han bestod realeksamen i 1974. Det følgende aar arbejdede han bl.a. i vinmarker i Frankrig samt i en boghandel i London og var endvidere elev paa Odder Højskole. Han er nu HF-studerende i Esbjerg.

III.F.5.b.

Astrid Agergaard Henriksen er født den 25. november 1927 i Heltborg. Hun blev gift den 12. november 1950 i Ryslinge med Folmer Hansen, der er født den 19. oktober 1922 i Ringe som søn af gaardejer Svend Julius Hansen og hustru Johanne Larsen.

Bosat: Fuglegaarden, Volstrupvej 5, Ringe.

Astrid Agergaard Henriksen gik i skole i Ringe. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. hos forhenværende statsminister Erik Eriksen. Fra 1947 til 1948 var hun elev paa Vallekilde Højskole, og i 1950 bestod hun eksamen som husholdningslærer fra Ankerhus Husholdningsseminarium, hvorpaa hun besøgte Skibelund Efterskole. Herefter har hun arbejdet som lærer, siden 1964 paa Ringe Efterskole.

Folmer Hansen gik i skole i Brangstrup og var desuden elev paa Ringe Efterskole i 1936-1937. Han lærte landbruget og tjente bl.a. i Højby fra 1939 til 1940. Efter et højskoleophold i Ryslinge 1940-1941 tjente han en tid i Daugaard ved Vejle, hvorpaa han 1944-1945 havde et ophold paa Korinth Landbrugsskole. Han tjente nu hjemme i nogle aar og købte herefter en gaard i Kogsbølle ved Nyborg i 1950, som han drev indtil 1963, da han overtog fødegaarden ved Ringe. - Folmer Hansen har været medlem af Vindinge Sogneraad fra 1958 til 1962. Han har været bestyrelsesmedlem i kvægavlsforeningen Sydfyn siden 1966 samt i De samvirkendes Kvægavlsforeninger siden 1970, og han opdrætter selv tyre og modtog i 1973 landets vandrepræmie ved RDM-landsmødet.

III.F.5.b.1)

Birgit Hansen er født den 27. april 1951 i Nyborg. Hun blev gift den 4. august 1973 i Ryslinge med Nils Lohman Andersen, der er født den 13. april 1951 i Odense, Ansgar sogn, som søn af møller Johannes Lohmann Andersen og hustru Mary Nielsen.

Bosat: Holevænget 13, Korup.

Birgit Hansen gik i skole i Kogsbølle, Vindinge samt i Ringe, hvor hun bestod realeksamen i 1968. Hun gennemgik uddannelse i Provinsbanken i Ringe, hvorpaa hun var ansat i Provinsbanken i Hammel indtil sommeren 1974. Siden har hun været bankassistent i Provinsbanken i Sønderød.

Nils Lohman Andersen gik i skole i bl.a. Maare og var desuden elev paa Vejstrup Efterskole 1965-1966. Han arbejdede en tid ved landbruget og derefter paa en maskinstation i Ørbæk, hvorpaa han var chauffør hos Anton Nielsen i Ringe og Svend Aage Eriksen i Refs-Vindinge. Efter nogle aar i Jylland, hvor han arbejdede i Sorring og Grenaa, kom han igen til Fyn sommeren 1974. Han er nu chauffør ved Poul Skov A/S i Villestoft.

III.F.5.b.2)

Kirsten Hansen er født den 12. december 1952 i Vindinge sogn. Hun blev gift den 7. maj 1972 i Ryslinge med Troels Kildegaard, der er født den 5. september 1950 i Kullerup sogn som søn af gaardejer Arne Marius Kildegaard og hustru Ellen Marie Evalt Jørgensen.

Bosat: Egemosevej 5, Frørup.

Kirsten Hansen gik i skole i bl.a. Kogsbølle samt Brangstrup og var desuden elev paa Rantzausminde Efterskole. Hun udlærtes som ekspeditrice i en manufakturforretning i Ringe i 1971, hvorefter hun syede paa en fabrik i Odense 1 aar.

Troels Kildegaard gik i skole i Snøde og var desuden elev paa Vejstrup Efterskole 1965-1966. Han lærte landbrug hjemme og tjente ½ aar i Fjellerup og 1 aar paa Ferritslevgaard. Sin værnepligt aftjente han i Slagelse, hvorefter han var elev paa Dalum Landbrugsskole. I 1972 købte han sin nuhavende gaard.

III.F.5.b.2)a) Karina Kildegaard er født den 15. september 1972 i Odense.

III.F.5.b.3)

Anette Hansen er født den 1. august 1954 i Kogsbølle, Vindinge sogn. Hun lever i papirløst ægteskab med Peder Andreas Madsen, der er født den 12. december 1954 i Favrskov, Holsted sogn, som søn af landmand Kaj Madsen og hustru Simonia.

Bosat: Skovbrynet 5, Bagsværd.

Anette Hansen gik 8 aar i folkeskolen og var endvidere elev paa Nordfyns Ungdomsskole i Sørslev, hvor hun bestod 10. klasse. Efter at have bestaaet den 1-aarige handelseksamen i Svendborg tog hun til Sjælland som

servitrice paa Kollekolle i Værløse, hvorefter hun gennemgik uddannelse som bankassistent i Handelsbanken i Farum.

Peder Andreas Madsen gik i skole i Holsted, hvor han bestod den udvidede tekniske forberedelseksamen. Han stod i lære som radiomekaniker i ½ aar og arbejdede paa et lager i Vejen i ½ aar, hvorpaa han i 1974 blev konstabel ved Søværnet i København, og uddannes som maskinarbejder.

III.F.5.b.4)

Erik Stig Hansen er født den 5. januar 1957 i Vindinge sogn.

Han gik i skole i Ringe og var desuden elev paa Nordfyns Ungdomsskole i Særslev, hvor han bestod 10. klasse. Han lærte landbrug, og efter et ophold paa Korinth Landbrugsskole var han i ca. 1 aar paa forsøgsstationen Egtved ved Kolding.

III.F.5.b.5)

Ulla Hansen er født den 26. juni 1960 i Vindinge sogn.

III.F.5.c.

Emmy Agergaard Henriksen er født den 19. januar 1931 i Lunde. Hun blev gift den 7. november 1953 i Ryslinge med Aage Stylsvig Madsen Jeppesen, der er født den 13. december 1929 i Alling som søn af forpagter Jeppe Jeppesen og hustru Anna Nielsine Sørensen.

Bosat: Bregnedalsvej 2, Ringe.

Emmy Agergaard Henriksen gik i skole i Gestelev og Ringe. Hun lærte husgerning hjemme og tjente bl.a. i Vejen fra 1949 til 1950, hvorpaa hun havde et ophold paa Vallekilde Højskole. Efter ½ aar som ung pige paa Ollerup Højskole og en tid i Ry var hun fra 1952 til 1953 elev paa Snoghøj Gymnastikhøjskole. Sommeren 1953 var hun leder paa Billeshave Optagelseshjem.

Aage Stylsvig Madsen Jeppesen gik i skole i Ry. Han lærte landbrug hjemme, og i 1948 rejste han til Sjælland og siden til Sverige og Norge. Fra 1950 til 1951 var han elev paa Ollerup Højskole paa Fyn, og efter 1 aar ved landbruget havde han fra 1952 til 1953 et ophold paa Dalum Landbrugsskole. Han var nu bestyrer paa Lundhøjgaard i Baaring indtil han i 1961 overtog hustruens fødegaard. Her avles nu frugt og jordbær.

III.F.5.c.1)

Per Stylsvig Jeppesen er født den 9. september 1955 i Baaring, Asperup sogn.

Bosat: Bregnedalsvej 2, Ringe.

Per Stylsvig Jeppesen bestod realeksamen i 1972. Han bestod endvidere højere handelseksamen i 1975, hvorpaa han besøgte en kibbutz i Israel, efterfulgt af et ophold paa Ry Højskole i 1976.

III.F.5.c.2)

Paw Stylsvig Jeppesen er født den 11. juni 1960 i Middelfart.

III.F.5.c.3)

Bo Stylsvig Jeppesen er født den 3. januar 1963 i Ringe.

III.F.6.

Aksel Bisgaard Henriksen er født den 2. februar 1900 i Hurup, og han døde den 1. februar 1962 samme sted.

Aksel Bisgaard Henriksen gik i skole i Hurup. Han stod i lære hos faderen og fortsatte i dennes virksomhed, afbrudt af et ophold paa Vestbirk Højskole omkring 1920 samt en periode, hvor han aftjente sin værnepligt. Om broderen fortæller Katrine Marie Henriksen:

"Han var sin far en god hjælp, ogsaa ved ledelsen af virksomheden, der nu udvidedes til savskæreri og tømmerhandel. I 1931 blev han driftsleder paa virksomheden, som han selv overtog i 1935."

III.F.7.

Katrine Marie Henriksen er født den 14. februar 1903 i Hurup.

Bosat: Bredgade 36, Hurup.

Katrine Marie Henriksen gik i skole i Hurup og var endvidere i 1926 elev paa Ryslinge Højskole. Hun lærte husgerning og tjente som husassistent hos sine forældre, og efter deres død hos broderen Aksel. Siden broderens død i 1962 har hun været rentrice.

III.F.8.

Otto Holger Henriksen er født den 3. februar 1907 i Hurup, og han døde den 4. februar 1907 samme sted.

IV. Maren Sørensdatter

er født den 19. december 1826 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 3. marts 1827 samme sted.

V. Maren Sørensdatter

er født den 6. september 1828 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 18. april 1829 samme sted.

VI. Else Marie Sørensdatter

er født den 16. juni 1830 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 18. maj 1887 i Flarupgaard, Ydby sogn. Hun blev gift den 7. november 1856 i Hurup med Jens Christian Christensen, der er født den 3. november 1823 i Flarup, Ydby sogn, som søn af gaardejer Christen Christensen og hustru Marren Christensen, og han døde den 7. juni 1903 samme sted.

Jens Christian Christensen var gaardejer paa Flarupgaard.

I ægteskabet er børnene VI.A.-VI.C.

VI.A.

Søren Bisgaard Christensen er født den 17. december 1859 i Flarup, Ydby sogn, og han døde den 23. december 1912. Han blev gift den 25. april 1890 i Bedsted med Ane Margrethe Nielsen, der er født den 27. februar 1868 i Heltborg som datter af skomager Niels Peter Knudsen og hustru Johanne Pedersen, og hun døde den 2. september 1945 i Grurup.

Ane Margrethe Nielsen boede fra 1922 til 1925 i Spangbjerg, og siden hos sønnen Marius i Grurup indtil sin død.

VI.A.1.

Jens Kristian Kristensen er født den 14. februar 1891 i Horsfelt, Bedsted sogn, og han døde den 7. juni 1968 i Bedsted. Han blev gift den 3. april 1925 i Bedsted med Marie Larsen, der er født den 11. december 1890 i Hvidbjerg som datter af gaardejer Jens Peter Larsen og hustru Mette Larsen.

Bosat: De gamles Hjem, Bedsted.

Jens Kristian Kristensen gik i skole i Bedsted og Grurup. Han lærte landbruget og tjente paa hjemegnen. I 1915 var han elev paa Rønde Højskole, hvorpaa han bl.a. var bestyrer paa fødegaarden i nogle aar. I 1922 købte han en ejendom i Spangsbjerg, som han drev indtil 1956, hvorpaa han bosatte sig i Bedsted.

Marie Larsen gik i skole i Barslev. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. som husassistent i Thisted og i Fredericia samt en tid som husbestyrerinde hos sin tilkommende mand. Siden 1967 har hun boet paa De gamles Hjem i Bedsted.

VI.A.1.a.

Anna Margrethe Bisgaard er født den 19. februar 1926 i Spangsbjerg, Bedsted sogn. Hun blev gift den 13. juni 1947 i Bedsted med Anton Sloth, der er født den 30. januar 1924 i Skyum som søn af gaardejer Niels Kristian Sloth og hustru Maren Kathrine Luxhøj.

Bosat: Spurven 5, Videbæk.

Anna Margrethe Bisgaard gik i skole i Bedsted. Hun lærte husgerning og tjente paa Hurup-egnen samt i Oksbøl, afbrudt af et højskoleophold i Haslev i 1946. Fra 1965 til 1969 var hun fabriksarbejder i Skjern.

Anton Sloth gik i skole i Hurup. Han lærte landbrug og tjente paa hjemegnen. Sin værnepligt aftjente han fra 1945 til 1946 i Aarhus, hvorpaa han bl.a. var bestyrer paa Aagaard i Refs i 2 aar, og efter en tid som portier paa Missionshotellet i Herning samt 2½ aar som hotelforpagter i Bindslev arbejdede han 2 aar i Skanderborg. Siden 1963 har han været driftsleder i Fiskbæk Produkt A/S.

VI.A.1.a.1)

Inge Lisse Sloth er født den 12. oktober 1948 i Refs, Hurup sogn. Hun blev gift den 29. april 1967 med Niels Kristian Olesen, der er født den 8. februar 1939 i Borris sogn som søn af fabriksarbejder Iver Lauridsen Olesen og hustru Dagny Nielsen.

Bosat: Sandbækallé 4, Videbæk.

Niels Kristian Olesen er montør.

VI.A.1.a.1)a) Torben Olesen er født den 8. oktober 1967 i Snejbjerg.

VI.A.1.a.1)b) Finn Sloth Olesen er født den 13. august 1970 i Herning.

VI.A.1.a.1)c) Tina Sloth Olesen er født den 23. september 1974 i Tarm.

VI.A.1.a.2)

Ellen Margrethe Sloth er født den 22. november 1950 i Hurup. Hun blev gift første gang den 4. juli 1970 i Herborg med Niels Mogens Ibsen Nielsen, der er født den 11. august 1948 som søn af murer Ditlev Nielsen og hustru Ellen Margrethe Ibsen. Ægteskabet opløstes i 1973. Hun blev gift anden gang den 10. august 1974 med Kurt Hedegaard Jensen, der er født den 24. september 1946 i Fredericia som søn af Sigurd Jensen og hustru Mary Jensine Andersen.

Bosat: Rypevej 59, Vildbjerg.

Ellen Margrethe Sloth gik i skole i bl.a. Bindslev samt i Videbæk, hvor hun bestod realeksamen i 1966. Hun gennemgik kontoruddannelse paa Videbæk Savværk, hvorpaa hun var kontorassistent i Aarhus i 3 aar. Siden har hun været ansat paa Vista-sport i Vildbjerg.

Kurt Hedegaard Jensen gik i skole i Fredericia. Han udlærtes i 1968 som mekaniker i Fredericia og aftjente derpaa sin værnepligt i Karup og Skrydstrup. Efter 3 aar som reparatør i Aarhus samt en tid hos Simca i Herning er han nu kommunalarbejder ved Trehøje Kommune.

VI.A.1.a.2)a) Heidi Sloth er født den 4. januar 1971 i Aarhus.

VI.A.1.a.2)b) Sanne Hedegaard Jensen er født den 7. januar 1975 i Herning.

VI.A.1.a.3)

Anette Sloth er født den 2. december 1955 i Herning.

Bosat: Spurven 5, Videbæk.

Anette Sloth er klinikassistent.

VI.A.1.b.

Gerda Bisgaard er født den 24. august 1928 i Bedsted. Hun blev gift den 12. juni 1949 i Bedsted med Svend Kousgaard Mikkelsen, der er født den 7. september 1926 i Bramming som søn af kirkebetjent Kristian Ejner Emil Mikkelsen og hustru Karen Marie Jensen.

Bosat: Dalvej 6, Skjern.

Gerda Bisgaard gik i skole i Hundskær og Bedsted Kirkeby. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. paa Hvidbjerg Møllegaard ved Svankær, paa Aagaard i Refs og i Hurup. I 1945 kom hun til Skjern og var i 3 aar ekspeditrice i Strømpehuset, hvorpaa hun kom til Haderslev som stuepige paa missionshotellet. Fra omkring 1968 til 1970 var hun afløser i et cafeteria, og siden 1972 har hun været sygehjælper, først paa Tarm Sygehus og fra 1973 paa plejehjemmet Klokkebjerg.

Svend Kousgaard Mikkelsen gik i skole i Skjern. Han udlærtes som tømrer hos Bisgaards Tømrerforretning i 1945, hvorpaa han i en aarrække var tømrersvend ved FDBs Møbelfabrik i Tarm. Sin værnepligt aftjente han i Haderslev, og han arbejdede endvidere 5 aar paa Bang Larsens Møbelfabrik ved Skjern. I 1962 var han medstifter af virksomheden Silga-møbler I/S, som han stadig driver.

VI.A.1.b.1)

Robert Kousgaard Mikkelsen er født den 11. maj 1950 i Skjern.

Bosat: Vosborgvej 47, Kastrup.

Robert Kousgaard Mikkelsen gik i skole i Skjern, hvor han bestod realeksamen i 1968. Han udlærtes som bøssebærer i 1972, og sin værnepligt aftjente han ved Sønderjyske Artilleriregiment i Varde, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Siden efteråret 1974 har han været ansat indenfor politiet, og han er nu politibetjent ved Frederiksberg Politi.

VI.A.1.b.2)

John Kousgaard Mikkelsen er født den 11. februar 1952 i Skjern. Han blev gift den 27. december 1973 i Skjern med Lissi Mortensen, der er født den 27. februar 1953 i Odense, Vor Frue sogn, som datter af bagermester Kristian Iver Mortensen og hustru Gudrun Stuckmann.

Bosat: Nørregade 35, Skjern.

John Kousgaard Mikkelsen gik i skole i Skjern, hvor han bestod realeksamen i 1970. Han gennemgik bankuddannelse i Skjern Bank, og sin værnepligt aftjente han ved Jyske Telegrafregiment i Aarhus samt som sergent ved Jyske Trænregiment i Nørresundby 1973-1975. Han er nu bankassistent i Skjern Bank.

Lissi Mortensen gik i skole i Jacobshavn i Grønland samt i Skjern, hvor hun bestod realeksamen i 1970. Hun gennemgik uddannelse som klinikassistent og arbejdede som saadan indtil foråret 1974.

VI.A.1.b.2)a) Uffe Kousgaard Mikkelsen er født den 2. maj 1974 paa sygehuset i Tarm.

VI.A.1.b.3)

Jørgen Bisgaard Mikkelsen er født den 12. november 1957 i Skjern.

Han gik i skole i Skjern. En tid arbejdede han paa en tankstation, og efteråret 1973 kom han i mekanikerlære ved Fiat i Skjern. - Jørgen Bisgaard Mikkelsen er medlem af Skjern Skytteforening og har faaet flere præmier.

VI.A.1.b.4)

Carsten Bisgaard Mikkelsen er født den 8. maj 1963 i Tarm.

VI.A.2.

Johan Peter Bisgaard Kristensen er født den 26. september 1895 i Bedsted,

og han døde den 1. september 1965 i Tarm. Han blev gift den 21. maj 1920 i Boddum med Birgitte Marie Jensen, der er født den 31. december 1891 i Boddum som datter af husmand Johan Christian Jensen og hustru Ane Marie Nielsen.

Bosat: Skjern.

Johan Peter Bisgaard Kristensen gik i skole i Grurup i Thy. Han udlærtes som tømrer i Heltborg og var elev paa Børkop Højskole og Haslev Højskole. Han kom nu til Skjern, hvor han i 1921 startede virksomheden Skjern Møbel- og Maskinsnedkeri, som han drev i ca. 40 aar. Han var endvidere faglærer ved Skjern tekniske Skole, hvor han senere var forstander i en aarrække.

Birgitte Marie Jensen gik i skole i Boddum. Hun lærte husgerning samt syning 1 aar i Bedsted. Omkring 1918 kom hun til Børkop Højskole, hvor hun arbejdede 1 aar i køkkenet.

VI.A.2.a.

Sørine Margrethe Bisgaard er født den 1. juni 1922 i Skjern. Hun blev gift den 27. september 1947 i Skjern med Niels Kristian Sejrup, der er født den 24. juni 1921 i Stauning som søn af landmand Hans Sejrup Hansen og hustru Kirstine Søe, og han døde den 18. februar 1960 i Skjern.

Bosat: Finderupsvej 3, Skjern.

Sørine Margrethe Bisgaard gik i skole i Skjern. Hun var ansat i en forretning i 3 aar og tjente en tid i huset i Ølgod, hvorpaa hun var elev paa Tommerup Højskole i 1946. Efter mandens død arbejdede hun i 5 aar paa en tricotagefabrik i Skjern. Hun er nu ansat ved Skjern Børnehjem.

Niels Kristian Sejrup gik i skole i Ganer ved Skjern. Han lærte landbrug og tjente hjemme indtil giftermålet. I 1948 startede han vognmandsforretning, som han drev indtil 1960, og han kørte endvidere med mælk i Skjern.

VI.A.2.a.1)

Lisbeth Bisgaard Sejrup er født den 7. april 1950 i Skjern. Hun blev gift den 10. april 1976 i Skjern med Simon Georg Simonsen, der er født den 21. januar 1949 i Hoptrup som søn af gaardejer Mathias Simonsen og hustru sygeplejerske Inge Dusine Christensen.

Bosat: Lemtorpvej 3, Lemvig.

Lisbeth Bisgaard Sejrup gik i skole i Skjern, hvor hun bestod 10. klasse i 1969. Hun gennemgik kontoruddannelse hos Skjøde Knudsen fra 1968 til 1970, hvorpaa hun fra 1970 til 1971 var elev paa Haslev Højskole. I 1973 bestod hun HF-eksamen fra Nr. Nissum Seminarium, og hun er nu lærerstuderende samme sted.

Simon Georg Simonsen gik i skole i Hoptrup, hvor han i 1966 bestod re-aleksamen. Han gennemgik uddannelse ved Post- og Telegrafvæsnet i Rødding og Haderslev samt i København, hvor han bestod eksamen i 1969. Sin værnepligt aftjente han ved Flyvevaabnet, hvorfra han hjemsendtes som sergent, og derefter var han postassistent i København. Siden sommeren 1976 har han været postassistent i Horsens. - Simon Georg Simonsen har været ungdomsleder i HIK i Hellerup 1970-1975.

VI.A.2.a.2)

Inge Bisgaard Sejrup er født den 6. december 1953 i Skjern. Hun lever i papirløst ægteskab med Peter Høgfeldt Thomsen, der er født den 24. juni 1953 i Skjern som søn af ingeniør Harry Høgfeldt Thomsen og hustru overlærer Marie Christiansen.

Bosat: Søndergade 14, Skjern.

Inge Bisgaard Sejrup gik i skole i Skjern, hvor hun bestod 10. klasse i 1970 samt realeksamen fra kursus i 1973. Efter et ophold paa Haslev Højskole arbejdede hun $\frac{1}{2}$ aar paa FDFs Fritidshjem i Herning samt en tid som køkkenpige paa plejehjemmet Klokkebjerg. Siden sommeren 1975 har hun været praktikmedhjælper paa børnehjemmet Rosengaarden.

Peter Høgfeldt Thomsen bestod realeksamen i 1970. Han udlærtes som elektriker i 1974, og sin værnepligt aftjente han ved Sønderjyske Artilleriregiment i Varde 1974-1975. Efteraaret 1975 begyndte han at læse til ingeniør ved Aarhus Teknikum.

VI.A.3.

Ejnar Marius Bisgaard Kristensen er født den 16. september 1899 i Bedsted. Han og hustruen ligger begravet paa Grurup Kirkegaard.

Ejnar Marius Bisgaard Kristensen var landmand og arbejdsmand i Grurup. Han fik 2 børn, hvoraf det ene døde som lille.

VI.B.

Karen Bisgaard Christensen er født den 20. juni 1863 i Flarupgaard, Ydby

sogn, og hun døde den 17. januar 1933 i Gundtoft, Gettrup sogn. Hun blev gift den 31. marts 1885 i Ydby med Poul Christian Christensen, der er født den 18. januar 1859 i Skyum som søn af husmand Christen Nielsen og hustru Ane Margrethe Povlsdatter, og han døde den 12. april 1922 i Gundtoft, Gettrup sogn.

Poul Christian Christensen udlærtes som tømrer, og han opholdt sig endvidere nogle aar i USA. Efter giftermålet bosatte han sig i Lyngs, og herefter i 1886 i Gundtoft, hvor han drev tømrervirksomhed indtil sin død i 1922. Om ægteparret og deres hjem i Gundtoft fortæller barnebarnet Tage Sloth (VI.B.4.a.):

"Det er meget sjældent, at et ganske almindeligt haandværkerhjem er i samme slægtseje i 90 aar, men dette er tilfældet med huset i Gundtoft. Det var bedstefar og bedstemor, der skabte hjemmet, hvis ydre ramme ikke er ændret, siden bedstefar døde i 1922. Først boede de i Lyngs, og bedstemor fortalte mig en gang i slutningen af 20erne, at hun ved sit giftermål med bedstefar havde bedt ham om, at maatte bo saa nær sit hjem Flarupgaard som muligt. Saa en dag kom bedstefar hjem og sagde, at han nu kunne købe jord i Gundtoft og kunne tænke sig at bygge nyt hus. Jeg blev meget glad, selv om jeg ikke kunne se, hvordan det skulle ordnes, men jeg vidste, at naar bedstefar sagde det kunne lade sig gøre, blev det gjort, fortalte bedstemor. Huset opførtes i 1886, jf. matrikelkort paa udstykningen af 1000 kvadratalen grund i december 1886. Det har dannet rammen om en blomstrende haandværkervirksomhed, derefter været et hjem for bedstemor, og efter hendes død hjem for ugifte børn, indtil moster Johanne som den sidste døde i 1974. I dag er det væsentlig fritidsbolig. Hvem var de to - bedstefar og bedstemor - som skabte hjemmet i Gundtoft. Bedstefar døde, da jeg var 7 aar. Jeg husker en gang, han kom ind i vort hjem i Vestervig og sagde til mor, "nu er sagen i orden", og jeg kunne se mor blive glad, samt den gang han tog mig med hen til sin lille landejendom, der var beliggende et lille stykke nord for huset i Gundtoft, for at jeg kunne se køerne. Jeg blev meget mere optaget af nogle kasser, der stod i huset. Hvad er de til, spurgte jeg. Bedstefar tog min haand og fortalte, at det var ligkister. En af dem var større end de andre, den var til en større mand, da man ventede en stor gaardejers død, men det blev bedstefar, der ved sin pludselige død kom i denne kiste. I Paul Nedergaards præste- og sognehistorier fortælles der om den lille dreng i Skyum, der blev grebet af trang til viden, og læste den eneste bog man havde, bibelen. Beretningerne i Johannes Aabenbaring gjorde

dybt indtryk paa den lille dreng. Han græd, for han saa, at han ikke kunne leve op til deltagelse i al den lykke, der her blev skildret. - Bedstefar lærte tømmerhaandværket og rejste som ung til USA. Forinden havde han truffet Karen Bisgaard, og de to unge stod i livlig brevveksling. Han rantes af en sygdom i det nye land og sendte en mægtig guldring til sin Karen, som stadig er i slægtens eje. - Bedstemors ungdom skildres ved, at hun her naaede en ny religiøs opfattelse, som blev til brud med hendes familie. Hun har en gang fortalt mig, at hun blev omvendt ved et møde i Helligsø. Hun ventede i flere dage, før hun turde skrive til bedstefar i USA om hendes nye lykke. Svaret indeholdt den omtalte ring, samt en beretning om at bedstefar gennem sin sygdomsperiode i USA var kommet til det samme resultat som hun. Nu kom bedstefar hjem, og de unge blev gift. - Bedstefar var en dygtig haandværker, og han medvirkede ved opførelsen af mange ejendomme og gaarde, bl.a. Troelsgaard ved Ydby samt Missionshuset i Gettrup. Han deltog endvidere ivrigt i udbredelsen af Indre Missions lære, og fik her stor støtte af bedstemor. Hjemmet var kendt for at være gæstfrit, og utallige trosfæller blev bospist, naar der var større møder. Paul Nedergaard skriver herom "uden modsigelse var snedker Poul Christian Christensen (kaldet Christian Snedker) den, der satte de dybeste spor", og han fortæller om ægtefællernes dybe kærlighed, den store børneflokk, og den megen sygdom, hvor en lille datter døde af strubehoste, en søn blev døvstum efter hjernebetændelse, og at der kom 14 børn i løbet af 19 aar. - Bedstemor fortalte: "Vi havde nogle gange følelsen af, at vi ikke kunne blive sammen, og jeg var overbevist om, at jeg snart ville dø, ingen kunne jo tro, at det skulle blive Christian, han var saa sund og stærk". - Ved bedstefars død oplyste Thisted Amts Avis, at han var formand for missionshuset, for Indre Missions Samfund og for Bedekredsen. Ved hans baare sagde sangmissionær Kjærgaard Gundtoft, som havde kendt bedstefar siden barneaarene, bl. a.: "Hvor var han en tapper mand, han klagede ikke over megen sygdom i hjemmet. Ej heller over de mange børn, de var ham en herlig velsignelse. Han var en krigsmand, altid i forreste række, naar der skulle slaes et slag for Guds Rige. Han var en forstandig mand og en vakker mand." - Efter bedstefars død standsede haandværksvirksomheden, det lille landbrug nedlagdes, og jorden blev solgt til Gundtoftgaard. Værkstedet blev senere taget i brug som husflidslokale for den lokale husflidsskole. Bedstemor blev boende i huset, men hun var svagelig, og der var noget tungt og trist

over hende de seneste aar. Hun fik hjælp af sine døtre, først Emilie siden Johanne. Ved hendes baare sagde sognepræst Carl Lund, at han faa dage før hendes død havde faaet besked paa, at han ikke ved hendes baare maatte sige noget godt om hende. Jeg var kun en fattig og svag synder, den ringeste af alle hellige, havde bedstemor sagt, og bedt præsten i stedet citere verset: "Kimer himmelklokker, der er fryd i dag, din sjæl kom hjem fra sult og nød."

VI.B.1.

Anna Margrethe Christensen er født den 27. december 1886 i Lyngs, og hun døde i juni maaned 1975 i New York, USA, hvor hun ligger begravet paa Veterankirkegaarden samme sted.

Anna Margrethe Christensen lærte husgerning og tjente i forskellige pladser. Efter en tid som gangpige paa sygehuset i Viborg gennemgik hun en syvmaaneders sygeplejeuddannelse samme sted. I 1911 tog hun til USA, hvor hun i New York gennemgik den 3-aarige uddannelse som sygeplejerske. Efter endt eksamen blev hun armsygeplejerske ved et Røde Kors hospital i Virginia. I 1930 kom hun tilbage til New York, hvor hun var hospitalssygeplejerske indtil omkring 1956. Herefter virkede hun som privatsygeplejerske indtil 1969. - Anna Margrethe Christensen besøgte flere gange Danmark. Om mosteren fortæller Tage Sloth:

"Under krigen deltog moster Margrethe i hjælpearbejdet i sin kirke i USA, og utallige pakker blev sendt til hjemmet i Gundtoft, som videre fordeltes herfra. Hun var til stadighed opført i kartoteket over udesygeplejersker i USA, og under Vietnamkrigen modtog hun saaledes opfordring fra præsidenten om at melde sig som frontsygeplejerske. Jeg skrev tilbage, fortalte hun, og meddelte, at jeg gerne ville gøre en indsats, men da jeg nu var 80 aar, troede jeg ikke, at kræfterne slog til. Den største skuffelse var, at præsidenten ikke svarede, fortalte hun."

VI.B.2.

Jens Christian Christensen er født den 8. august 1887 i Gundtoft, Gettrup sogn, og han døde den 22. oktober 1918 i Luddon, North Dakota, USA.

Jens Christian Christensen rejste i februar 1905 til USA kun 17 aar gammel. Han boede først i New Berlin i staten New York, og siden i Luddon i North Dakota, hvor han oparbejdede en forretning, som han solgte i 1918.

Han lod sig nu hverve som soldat for at deltage i verdenskrigen, men han var endnu under uddannelse da den afsluttede. Kort efter hjemsendelsen døde han af den spanske syge. Han efterlod sig en stor arv, som kom forældrene tilgode.

VI.B.3.

Kristen Kristensen er født den 1. januar 1889 i Gundtoft, Gettrup sogn, og han døde den 8. juli 1974 i Yonkers, USA. Han blev gift den 21. juli 1916 med Bernice More, der er født den 22. maj 1896 i Connecticut, og hun døde den 18. august 1968 i Yonkers.

Kristen Kristensen rejste i 1907 til USA, hvor han gennemgik uddannelse i New York. I 1917 tog han en eksamen, der gav ham adgang til en stilling som sekretær ved Y.M.C.A. i Middletown, hvor han var 1 aar, og herefter paa Long Island. Efter at have været paa besøg i Danmark i 1922 paabegyndte han en forsikringsvirksomhed i Yonkers i 1923. Ved siden af arbejdet i virksomheden fortsatte han med hjælpearbejdet for emigranter. Fra 1949 til 1961 var han republikansk borgmester i Yonkers. - The Heralds Statesman skrev følgende mindeartikel ved Kristen Kristensens død:

"For 67 aar siden stod en teen-age emigrant dreng ved jernbanen og lyttede til den fremmede engelske snak fra stevedorerne, medens de lossede ladningen fra det skib, der bragte ham til Amerika fra hans fødehjem i Danmark. - Denne unge mand var Kristen Kristensen, der døde i denne uge, en af de mest elskede og respekterede mænd i denne bys historie. - Stevedorerens snak, sagde han senere, lød som "kinesisk".

Unge Kris, tredje barn i en familie paa 14, tog et job paa en farm langt væk fra New York. Ingen talte dansk. Han begyndte snart at regne ud paa, hvor lang tid det ville tage med en ugeløn paa \$ 15,-, før han kunne tilbagebetale de \$ 70,-, han laante til rejsen herover og købe en returbillet til Danmark.

Hans første lektion i engelsk fik han, da farmerne tog ham ind i stalden, pegede paa et dyr og sagde "cow".

Unge Kris lærte. Hans engelsk bar intet spor af accent, og han købte aldrig den returbillet. - Han arbejdede, og han studerede, og han kom til at bo i Yonkers. - Han medbragte sin sans for fairness, borgerlig nidkærhed, forstaaende velvilje, dømmekraft, humor, bekymring for folk og almindelig sund sans. - Og fordi han viste en saa stor interesse for folk, for hvad

de er, og ikke for hvad de stemples som, blev han kommunal topfigur - en naturlig kandidat til borgmesterposten i Yonkers og en succes baade i sine officielle og uofficielle aktiviteter. - Han beklædte borgmesterposten længere end nogen anden - 12 aar. Hans gamle studebaker med nummerplader med hans initialer blev fast inventar paa City Hall parkeringsomraadet. - Hans tjenstvillighed overfor Yonkers kendte ingen grænser, og høsten af borgerlig ære, der blev givet ham af enhver tænkelig del af borgerskabet, var virkelig rig. Han var den opfyldte "Amerikanske drøm". - Hans arbejde bragte ham akklamation fra DAR (til paaskønnelse af hans tjenstvillighed, lederevne, troværdighed og patriotisme), fra Den amerikanske Legion (for fremragende arbejde for amerikanisme), Det nationale Forbund for Stats-tropper, drengespejderne (han fik en sølvbæver, den højeste belønning) Den lille Liga, De trætte Forretningsmænds Atletiske Klub, Yonkers Historiske Samfund, Lions Club og Frimurerne - for blot at nævne nogle faa af de mange forskellige organisationer, der var en del af denne utrolige mands liv. - Han var formand for Yonkers Krigsraad under Anden Verdenskrig, reorganiserede Røde Kors, ledede politiske kampagner, stod i spidsen for festen paa byens 200 aars dag, var leder af Statskonferencen for Borgmestre, af byens Fritidskommission, byens Arbejdsnavn, organiserede forløberen for "United Way", dannede Westchester Unge Mænds Grand Old Party (= republikanere), og tjente aktivt i flere komiteer end de fleste af os nogensinde kommer i kontakt med i løbet af vort liv. - Under hans seks perioder som borgmester - han blev genvalgt 5 gange trods demokratisk flertal i byraadet - oplevede det offentlige skolesystem sin største ekspansion, skav valgkredsregistrering blev lavet om, grundplanerne for byens hovedvejssystem blev udarbejdet, og Yonkers begyndte den første bestræbelse paa byfornyelse i Westchester Country. - Borgmester Kris, som han blev kaldt, fuldførte meget, men hans største præstation var som "borgerskaberen". - Han huskede klart sin egen rejse til dette land - paa dæksplads - og huskede sin egen tørre mund og skælvende skuldre, da dommeren begyndte høringen, der skulle gøre ham til borger i U.S.A. Han beskrev sin frygt, for at han ikke ville blive accepteret - mange aar efter - som noget, "kun en europæer kunne forstaa". - Borgmester Kris forstod det, og han hjalp titusinder med at forberede sig til statsborgerskab. - Han helligede næsten et halvt aarhundrede til sine amerikaniseringsklasser ved YMCA, hvor han underviste emigranter i at komme over denne skælven, før de gik til ret-

ten og fik dem til at føle, at retten var der for at hjælpe - ikke hindre - dem i at blive statsborgere. - Han var skaber af broderskab, den menneskelige solidaritet, der skærer tværs gennem skel af national oprindelse, tro, farve, race og klasse og ligger ved roden til hele menneskehedens store lære.

Det er for denne indsats, at borgmester Kris elskes og huskes bedst. - Trods hans store præsentationer, var han en naturlig person, en piberygende herre, der altid havde tid til den mindste person med det mest trivielle problem. - I de senere aar, da hans helbred begyndte at svigte, forblev han aktiv. Bare kald mig "den gamle graa borgmester" spøjte han med et glimt i øjet. - Da borgmester Kris overgav borgmesterens hammer til sin efterfølger John E. Flynn, nu statssenator, ved en ceremoni i byraadssalen, blev han omtalt som "en mand, der kan efterfølges, men aldrig helt erstattes".

Ordene er ligesaa rigtige nu, som de var dengang, for vi har bestemt mistet - og sørger over - en "kæmpe" af vor tid."

VI.B.3.a.

Georg Chester Kristensen er født ca. 1917. Han blev gift med Yolanda Mura.

Georg Chester Kristensen er bogholder ved Shell International Oil Company i Huston, Texas.

Yolanda Mura er sekretær ved samme selskab.

VI.B.3.a.1)

Kent Kristensen er født ca. 1945. Han er gift med Ellen, og de bor i Connecticut, USA.

VI.B.3.a.1)a) Kathryn Kristensen er født ca. 1971.

VI.B.3.b.

John Douglas Kristensen er født ca. 1920. Han er gift med Verna Melis, og er ansat i en ledende stilling ved E.B. White Department Store i Augusta Georgia.

VI.B.3.b.1) Kathryn Ann Kristensen er født ca. 1955.

VI.B.3.c.

Margaret Helen Kristensen er født i 1923. Hun er gift med Frederick M. Brazier, der er personaledirektør i Reynolds Metals Company i Richmond, Virginia.

VI.B.3.c.1)

F. Douglas Brazier er født i 1947. Han er personaleleder ved Phillip Morris Tobacco Company i Richmond, Virginia.

VI.B.3.c.2)

Nancy M. Brazier er født i 1951. Hun er skolebibliotekar i Richmond, Virginia.

VI.B.4.

Else Marie Christensen er født den 11. maj 1890 i Gundtoft, Gettrup sogn, og hun døde den 7. august 1957 paa Diakonissestiftelsen i København. Hun blev gift den 27. september 1912 i Gettrup Kirke med Jens Peter Christensen Sloth, der som ung fik navneforandring fra Jens Peter Christensen. Han er født den 14. oktober 1889 i Helligsø som søn af tømrer, husmand og sognefoged Kristian Martin Christensen og hustru Kirstine Jensen, og han døde den 25. april 1960 i Vestervig.

Else Marie Christensen lærte husgerning og tjente bl.a. ved Thomas Sødergaard i Helligsø samt hos købmand Hundahl og konsul Jepsen i Vestervig.

Jens Peter Christensen Sloth tjente en tid som karl hos Thomas Sødergaard i Helligsø samt en tid som fyrbøder paa Esbjerg Tovværksfabrik og herefter paa Blaakilde Møllens fabrikker i Tarm. I 1914 købte han en cykelforretning i Børkop, hvor han ogsaa var chauffør for en fabrikant, og efter nogle aar som chauffør ved Vestervig Automobilselskabs postrute i Ydby, Bedsted og Agger forpagtede han i midten af 1920erne et stort automobilmærksted, som han drev i en del aar. Han havde nu værksted hjemme, og i 1934 flyttede familien til Vesterby, hvor han først var sanitets- og varmearbejder. Siden blev han maskinarbejder ved vandbygningsvæsenet i Agger og arbejdede her til sin død i 1960. - Om forældrene fortæller Tage Sloth bl. a.:

"Far blev opfostret hos et barnløst ægtepar Jens Daniel Christensen og hustru Stine i Helligsø, idet hans egen mor døde af tuberkulose faa maaneder efter hans fødsel. - Mor var ofte haardt plaget af sygdom ligesom der blev haarde sygdomsaar for enkelte af børnene. Det var ofte smaat med materielle goder hjemme, selvom der blev slidt tappert i det af baade far og mor. Paa trods af dette var der et rigt liv i hjemmet i kraft af sammenholdet mellem far og mor, og der blev ofte sunget, som udtryk for glæde over de smaa ting og som forløsning for uopnaaelige ønsker."

VI.B.4.a.

Tage Sloth er født den 2. juli 1914 i Børkop, Gauerslund sogn. Han blev gift den 9. maj 1937 i Ydby med Kristine Troelsgaard, der er født den 14. juli 1912 i Ydby som datter af gaardejer Niels Kristian Nielsen Troelsgaard og hustru Mette Marie Katrine Nielsen.

Bosat: Islandsgade 12, Ikast.

Tage Sloth gik i skole i Randrup ved Vestervig. Han var beskæftiget ved landbruget indtil 1932, hvorpaa han gennemgik uddannelse som mejerist ved Gettrup, Nr. Nebel samt Vamdrup Mejerier. Fra 1936 til 1940 var han smørmejerist i Karby paa Mors, og efter nogle aar som arbejdsmand, hvor han bl.a. var 15 maaneder i Tyskland, blev han i 1945 l. mejerist i Dover Odde ved Hurup. I 1961 blev han lokalredaktør for Amts-Bladet i Ikast og siden for Jysk Aktuelt indtil dets lukning i 1971. Han er nu deltidsbeskæftiget redaktør ved Ikast Avis. - Gennem aarene har han deltaget i flere faglige og samfundsmæssige kurser paa bl.a. Roskilde og Esbjerg Højskoler, samt siden 1961 gennemgaaet 2 lokalredaktørkurser og 1 efteruddannelseskursus ved Journalisthøjskolen i Aarhus. - Tage Sloth har været medlem af Dansk Mejeristforbunds Hovedbestyrelse og for handelsudvalg samt formand for forbundets afdeling i Thisted Amt. Han har været formand for Socialdemokratiets Hurupkreds i 14 aar og medlem af parties hovedbestyrelse i 8 aar samt medlem af sogneraadet i Boddum-Ydby. Videre har han været opstillet som folketingskandidat i Hurupkredsen i 11 aar. - Fra 1961 til 1973 har han været formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Ikast. Siden 1965 har han været medlem af ligningskommissionen samme sted. - Tage Sloth har beskæftiget sig en del med historiske arbejder og har bl.a. udarbejdet jubilæumsskrifter.

Kristine Troelsgaard gik i skole i Bedsted, Thorup og Flarup. Hun lærte husgerning og tjente paa gaarde i Flarup samt hos en overlærerfamilie i Aalborg, hvorpaa hun gennemgik uddannelse som dameskrædder. En tid var hun vaskeribestyrer paa Vestervig Sygehus. Efter giftermålet har hun været servitrice og kogekone paa Mors. Hun blev kendt som en straalende værtinde i sit hjem i Dover Odde, hvor hun havde besøg af mange kendte personer, der havde deltaget i møderne i Hurup-kredsen, bl.a. statsministrene Hans Hedtoft, H.C. Hansen og Viggo Kampmann. Efter familiens flytning til Ikast har hun periodisk været beskæftiget som tekstilarbejder. - Kristine Troelsgaard har været medlem af Ikast Menighedsraad i 2 perioder og foreningen Nordens ledelse i Ikast. Hun har endvidere deltaget i Socialdemokratisk Kvindearbejde.

VI.B.4.a.1)

Mette Marie Troelsgaard Sloth er født den 26. august 1937 i Karby. Hun blev gift første gang den 16. september 1958 med chauffør Frits Amtoft Nielsen, der er født den 2. oktober 1933 som søn af vognmand Anthon Møller Nielsen, og han døde den 18. januar 1960. Hun giftede sig derpaa anden gang den 22. juni 1961 i Ikast med Ole Jensen, der er født den 17. maj 1939 i Thisted som søn af slagter Theodor Jensen og hustru Jenny Petrea Kristensen.

Bosat: Hedevangen 12, Dommerby, Skive.

Mette Marie Troelsgaard Sloth bestod i 1954 realeksamen i Hurup og i 1957 studentereksamen i Nykøbing Mors. Hun har været ansat paa Amtsarbejdsanvisningskontoret i Thisted, paa dommerkontoret i Vestervig og i forskellige kontorvikariater. Hun er nu beskæftiget ved firmaet Dantherm A/S, Skive.

Ole Jensen gik i skole i Skovsted. Han lærte landbrug og tjente bl.a. i Kjelstrup, hvorpaa han en tid var chauffør hos en vognmand i Hvidbjerg. Sin værnepligt aftjente han 1958-1959 i Viborg, og efter at have været portør paa Viborg Amts og Bys Sygehus samt repræsentant ved A/S Brønico var han beskæftiget ved Kosan-Gas i Thisted. En tid drev han nu selvstændig hvidevareforretning i Lemvig, og fra 1965 til 1967 arbejdede han ved Viborg Vaskeservice, hvorpaa han var afdelingsleder ved A/S Diges Trælast. Siden 1971 har han været rejsesekretær ved ApS Nordisk Slægtsforskning.

VI.B.4.a.1)a) Michael Troelsgaard Nielsen er født den 9. maj 1959 i Vestervig.

VI.B.4.a.1)b) Torben Troelsgaard Jensen er født den 9. januar 1962 i Hillerslev.

VI.B.4.a.1)c) Karsten Troelsgaard Jensen er født den 4. april 1963 i Snedsted.

VI.B.4.a.1)d) Trine Troelsgaard Jensen er født den 31. marts 1967 i Knudstrup.

VI.B.4.a.2)

Poul Kristian Troelsgaard Sloth er født den 20. august 1943 i Karby. Han blev gift den 27. juni 1964 i Hurup med Sonja Bjørn, der er født den 24. november 1941 i Hurup som datter af tarmmester Eigil Bjørn og hustru Jenny.

Bosat: Egeparken 22, Ikast.

Poul Kristian Troelsgaard Sloth er lærer, og Sonja Bjørn er kontorassistent.

VI.B.4.a.2)a) John Troelsgaard Sloth er født den 8. oktober 1968 i Viborg.

VI.B.4.a.2)b) Per Troelsgaard Sloth er født den 9. januar 1972 i Herning.

VI.B.4.b.

Valdemar Sloth er født den 16. oktober 1915 i Børkop, og han døde ved en drukneulykke i 1917 samme sted.

VI.B.4.c.

Jens Daniel Sloth er født den 30. december 1916, og han er gift med Anna Graugaard.

Bosat: Lem Stationsby.

Jens Daniel Sloth er mekaniker.

VI.B.4.d.

Christian Martin Sloth er født den 16. maj 1918 i Børkop. Han blev gift den 5. december 1948 i Hirtshals med Agnes Margrethe Mariane Thomsen, der er født den 1. marts 1930 i Hirtshals som datter af fisker Christian Marinus Thomsen og hustru Eneta Damsgaard Frederiksen.

Bosat: Skagavej, Tornby, Hirtshals.

Christian Martin Sloth gik i skole i bl.a. Randrup og Vestervig. Han lærte landbruget og tjente ved dette i nogle aar, hvorpaa han i 1938 begyndte indenfor VVS-branchen og arbejdede i Vestervig, Hurup og Thisted. I 1946 kom han til Hirtshals og arbejdede i 3½ aar som svend hos H. Jespersen. Siden 1950 har han drevet selvstændig VVS-virksomhed i Hirtshals.

Agnes Margrethe Mariane Thomsen gik i skole i Hirtshals og bestod i 1948 handelseksamen. Hun forestaar kontorarbejdet i ægteparrets virksomhed.

VI.B.4.d.1)

Lise Sloth er født den 2. maj 1949 i Hirtshals. Hun er gift med fodboldspilleren Eigil Nielsen.

Bosat: Langegasse 103, 4104 Oberwiel, B.L., Schweiz.

VI.B.4.d.2)

Allan Sloth er født den 24. november 1950 i Horne ved Hirtshals.

Bosat: Toftegade 44, Hjørring.

Allan Sloth gik i skole i Hirtshals samt i Hjørring, hvor han bestod studentereksamen i 1970. Fra sommeren 1970 til foråret 1972 læste han paa Ingeniørakademiet i Aalborg, hvorefter han var beskæftiget ved forskelligt. Sommeren 1972 paabegyndtes lærerstudiet ved Hjørring Seminarium.

VI.B.4.d.3)

Bjarne Sloth er født den 10. december 1956 i Hirtshals.

Han bestod studentereksamen i 1975 og studerer nu ved Polyteknisk Læreanstalt.

VI.B.4.e.

Karen Kirstine Sloth er født den 7. juni 1920 i Gaarslev. Hun blev gift den 7. juli 1948 i Vestervig med Jens Robert Anders Hörlin, der er født den 15. november 1911 i Frederikssund som søn af maskinarbejder Arnold Hörlin og hustru Carla Mary Hansen.

Bosat: Brunsvej 11, Frederikssund.

Karen Kirstine Sloth gik i skole i Vestervig. Hun lærte husgerning og tjente i Thy. I 1940 kom hun til København, hvor hun i 2 aar var elev paa beskæftigelsesterapeutskolen, og efter ½ aar i Norge virkede hun i forskellige børnehaver indtil 1962. Hun er nu ansat i kantinen i Frederikssund Sparrekasse.

Jens Robert Anders Hørlin gik i skole i Frederikssund. Han lærte landbruget og tjente i 6 aar paa hjemegnen, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Ringsted 1932-1933. Efter nogle aar som bl.a. plejer ved aandssvageforsorgen arbejdede han 6 aar ved Det Danske Staalvalseværk A/S i Frederiksværk, 4 aar ved Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik samt 10 aar som jord- og betonarbejder. Han er nu sparekassebetjent ved sparekassen i Frederikssund.

VI.B.4.e.1)

Jette Merete Hørlin er født den 26. juni 1951 i Frederikssund. Hun lever i papirløst ægteskab med Morten Højbjerg Petersen, der er født den 1. august 1948 i Færgelunden, Gerlev sogn, som søn af havemand Johannes Aage Petersen og hustru Annelise Kristine Hansen.

Bosat: Skuldelev, Skibby.

Jette Merete Hørlin har bestaaet realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice og er nu l. dame i Skuldelev Brugsforening.

Morten Højbjerg Petersen har bestaaet realeksamen. Han udlærtes som elektriker i Hillerød og er nu daglig leder ved reparationsværkstedet paa S.N. Modulbeton i Ølstykke. - Morten Højbjerg Petersen har været tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant og samarbejdsudvalgsrepræsentant for smede- og elektrikere paa virksomheden i Ølstykke.

VI.B.4.e.2)

Lissi Irene Hørlin er født den 27. marts 1953 i Frederikssund.

Bosat: Aagade 4, Frederikssund.

Lissi Irene Hørlin har bestaaet realeksamen i 1970. Hun gennemgik uddannelse som bankassistent ved Frederiksborg Bank og bestod eksamen som autoriseret lægesekretær i 1974. Siden har hun været direktionssekretær ved Mecobenzon A/S i København.

VI.B.4.e.3)

Gitte Margrethe Hørlin er født den 21. september 1960 i Frederikssund.

VI.B.4.f.

Poul Kristian Sloth er født den 31. juli 1921 i Vestervig, og han døde den 21. maj 1922 samme sted.

VI.B.4.g.

Poul Kristian Sloth er født den 3. august 1922 i Vestervig, og han døde i marts maaned 1940.

Poul Kristian Sloth gennemgik uddannelse som sømand paa skoleskibet Georg Stage og sejlede med mindre skibe i Østersøfart. I 1940 sejlede han med kuldamperen Vendita. Denne blev torpederet ud for Skotland, og han omkom.

VI.B.4.h.

Valdemar Sloth er født den 13. november 1923 i Vestervig. Han blev gift den 28. maj 1955 i Hirtshals med Aliss Margit Jensen, der er født den 20. august 1928 i Hirtshals som datter af fisker Ejner Emil Jensen og hustru Maren Kirstine Frederiksen.

Bosat: Sophus Thomsens Gade 3, Hirtshals.

Valdemar Sloth gik i skole i Vestervig og Kobberø. Han tjente nogle aar ved landbruget i Thy, hvorpaa han gennemgik uddannelse som elektriker ved installationsfirmaet Levorsen & Jørgensen A/S i Hirtshals. Han er nu montør i samme firma.

Aliss Margit Jensen gik i skole i Hirtshals. Hun var en tid ung pige i huset, og i 1945 blev hun kontorassistent ved privatbanen, hvor hun var ansat indtil 1956. Fra 1966 til 1974 har hun solgt kaffe til private.

VI.B.4.h.1)

Søren Sloth er født den 20. januar 1957 i Hirtshals.

Han har gaaet i skole i Hirtshals samt i Hjørring, hvor han har bestaaet studentereksamen i 1976.

VI.B.4.h.2)

Birgit Sloth er født den 21. december 1958 i Hirtshals.

VI.B.4.j.

Carl Sloth Strande, der har taget navneforandring fra Carl Sloth, er født den 24. marts 1925. Han er gift med Ebba Strande.

Bosat: 320 South Harrison Street, East Orange, N.J., USA.

Carl Sloth Strande er læge.

VI.B.4.k.

Ella Sloth er født den 26. januar 1927 i Vestervig. Hun blev gift den 2. juli 1949 i Vestervig med Evald Skaarup, der er født den 28. december 1923 i Grurup som søn af landmand og tømrer Anders Andersen Skaarup og hustru Kirstine Cecilie Josefsen.

Bosat: Rimmer Strandvej 85, Struer.

Ella Sloth gik i skole i Vestervig. Hun lærte husgerning og tjente paa hjemegnen samt 1 år i Struer. Siden 1973 har hun været fabriksarbejderske i Struer.

Evald Skaarup gik i skole i Grurup. Han tjente en tid ved landbruget paa Bedsted-egnen, og i 1949 udlærtes han som mekaniker i Struer. Fra 1951 til 1973 drev han selvstændig virksomhed i Humlum, og han har siden været ansat ved Bang & Olufsen A/S i Struer.

VI.B.4.k.1)

Erik Skaarup er født den 7. april 1950 i Struer.

Han gik i skole i Humlum og Struer og udlærtes som mekaniker hos faderen i Humlum i 1971 og fortsatte herefter hjemme som svend. Han har endvidere været ansat ved Bang & Olufsen A/S i ½ aar, og sin værnepligt aftjente han i Fredericia samt i Holbæk, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Efter ca. 2 aar som mekaniker ved Nopa Vognfabrikken A/S i Struer har han siden oktober 1975 arbejdet for Fa. Monberg & Thorsen A/S i Kufa, Irak.

VI.B.4.k.2)

Bente Skaarup er født den 23. april 1951 i Struer. Hun blev gift den 2. juli 1974 i Humlum med Kaj Aage Nielsen, der er født den 31. marts 1951 i Krarup som søn af landmand Kjeld Gunner Nielsen og hustru Johanne Pedersen.

Bosat: Julagervænget 74, Hjallese.

Bente Skaarup gik i skole i Humlum samt i Struer, hvor hun bestod real-eksamen i 1968. Hun udlærtes som kontorassistent fra Struer Polstermøbel-fabrik i 1971, og fra 1971 til 1972 var hun bogholderiassistent ved Scan-Brit Home Sales Ltd. A/S Højbjerg, hvorpaa hun var kontorassistent paa Biblioteket for Vejle By og Amt. Efter giftermålet har hun været sekretær ved Dansk Flygtningehjælp i Odense.

Kaj Aage Nielsen gik i skole i Krarup og var desuden elev paa Kerteminde-egnens Ungdomsskole i Drigstrup fra 1965 til 1966. Han udlærtes som

landbrugs- og bygningssmed i Snarup i 1970, hvorpaa han var VVS-montør i Ringe. Sin værnepligt aftjente han ved Flyvestation Skrydstrup og som sergent i Værløse fra 1971 til 1973, og han var herefter rejsemontør ved Thyregod Maskinfabrik. Siden foråret 1974 har han været salgsmontør ved Odin Malkemaskiner i Næsby ved Odense.

VI.B.4.k.2)a) Henrik Skaarup Nielsen er født den 3. marts 1976 i Odense.

VI.B.4.k.3)

Finn Skaarup er født den 8. august 1954 i Humlum. Han blev gift den 8. november 1975 med Else Marie Graugaard Riis, der er født den 11. marts 1954 i Resen som datter af lagerarbejder Erik Kongsgaard Riis og hustru Gerda Graugaard Poulsen.

Bosat: Lille Ørskovvej 31, Humlum, Struer.

Finn Skaarup gik i skole i Humlum samt i Struer, hvor han bestod realeksamen i 1971. Han gennemgik uddannelse som kommis ved købmand Eigild Knudsen i Humlum og efter en tid i en skibsprovianteringsforretning i Hvide Sande blev han igen kommis hos E. Knudsen.

Else Marie Graugaard Riis gik i skole i Resen samt i Struer. Hun gennemgik kontoruddannelse ved Struer Fjerkræslagteri, hvor hun siden 1974 har været kontorassistent.

VI.B.4.k.4)

Else-Marie Skaarup er født den 4. juni 1958 i Humlum. Hun lever sammen med Jørgen Holst Vestergaard.

Bosat: Storegade 17, Hvidbjerg.

Else-Marie gik i skole i 10 aar. Efter en tid som husassistent i Hvidbjerg samt nogle maaneder i en isenkramforretning begyndte hun i juli 1976 hos B & O, Struer.

VI.B.4.1.

Vilhelm Sloth er født den 7. juli 1929 i Vestervig. Han blev gift den 7. juli 1957 i Gettrup med Ragnhild Kristensen, der er født den 9. februar 1932 i Gettrup som datter af gaardejer Poul Kristensen og hustru Marie Jensine Lauritsen.

Bosat: Søborghus Park 1, Søborg.

Vilhelm Sloth er værktøjsmager, og Ragnhild Kristensen er porcelænsmaler.

VI.B.4.1.1)

Jesper Sloth er født den 8. maj 1959 i København, Søborggaard sogn.

Han er gymnasieelev.

VI.B.4.1.2)

Henrik Sloth er født den 13. oktober 1962 paa Rigshospitalet i København.

VI.B.4.1.3)

Kirsten Sloth er født den 21. november 1964 paa Rigshospitalet i København.

VI.B.5.

Karoline Mariane Christensen er født den 2. juni 1892 i Gundtoft, Gettrup sogn, og hun døde den 21. oktober 1893 paa sygehuset i Vestervig.

VI.B.6.

Karen Marie Christensen er født den 15. september 1893 i Gundtoft, Gettrup sogn, og hun døde den 14. juni 1971.

I henhold til skøde af 1968 var Karen Marie Christensen ugift sygeplejerske, og hun boede H.C. Ørstedsvej 29 i Herning.

VI.B.7.

Johanne Christensen er født den 21. november 1894 i Gundtoft, Gettrup sogn, og hun døde den 26. juni 1974 samme sted.

Johanne Christensen lærte husgerning hjemme. I 1923 tjente hun i huset hos lærerinde Esther Simonsen i Herning samt fra 1927 til 1929 som medhjælper paa Struer Optagelseshjem. Senere var hun vaskeribestyrelsesmedlem paa Vestervig Sygehus, og omkring 1934 aabnede hun systue i hjemmet i Gundtoft. Her boede hun sammen med søstrene Inger og Emilie.

VI.B.8.

Maren Kirstine Christensen er født den 30. april 1896 i Gundtoft, Gettrup sogn. Hun blev gift den 30. april 1918 i Gettrup med Kristian Kristensen, der er født den 24. februar 1892 i Lyngs som søn af Jens Kristensen og hustru Anna Marie, og han døde i 1968 i Hobro.

Bosat: Hostrupvej 59, Hobro.

Maren Kirstine Christensen gik i skole i Gettrup. Hun lærte husgerning

og tjente paa Ydby- og Hurupegnen, og hun arbejdede herefter hjemme indtil giftermålet.

Kristian Kristensen gik i skole i Lyngs. Han udlærtes som tømrer samme sted i 1910. Sin værnepligt aftjente han 1912, og han genindkaldtes endvidere under 1. Verdenskrig. Fra 1918 til 1947 drev han selvstændig tømrermestervirksomhed i Ove ved Hobro. Siden boede han i Hobro.

VI.B.8.a.

Jens Kristensen er født den 5. maj 1919 i Ove. Han blev gift den 19. februar 1949 i Alla Herred, Norge, med Hjørdis Nenningsland, der er født den 12. august 1918 i Lyngdal Herred, Norge, som datter af Bernt Nenningsland og hustru Mathilde Johannesen.

Bosat: Stordamveien 44, Oslo, Norge.

Jens Kristensen gik i skole i Ove. Han udlærtes som tømrer i 1939, og foråret 1947 dimitteredes han fra Horsens Teknikum som ingeniør. Umiddelbart herefter rejste han til Norge, hvor han var ansat ved bl.a. Norges Statsbaner og bygningsvæsnet i Kristiansand. De sidste 21 aar har han været ingeniør ved A/S Selvaagbygg i Oslo.

Hjørdis Nenningsland kom efter endt folkeskole paa landbrugsskole. Hun var endvidere elev paa en havebrugsskole samt deltog i et kursus i salgsteknik. Hun er nu beskæftiget som salgsfunktionær.

VI.B.8.a.1)

Ole Bjørn Kristensen er født den 12. november 1949 i Finnmark Fylke, Karasjok sogn, Norge.

Bosat: Bergraadveien 6, Oslo.

Ole Bjørn Kristensen bestod studentereksamen i 1968. Sin værnepligt aftjente han ved Marinen 1970, og i 1975 bestod han eksamen som cand. real. ved Oslo Universitet. Samme aar bestod han eksamen som lektor efter et pædagogisk seminar.

VI.B.8.a.2)

Jens Kristian Kristensen er født den 31. august 1959 i Oslo.

VI.B.8.b.

Poul Kristian Kristensen er født den 16. august 1921 i Ove. Han blev gift

den 10. oktober 1944 i Hvornum med Poula Gerberg Simonsen, der er født den 1. december 1922 i Brøndum, Hvornum sogn, som datter af gaardejer Karl Laurits Simonsen og hustru Eline Cecilie Nielsen.

Bosat: Brøndum, Hobro.

Poul Kristian Kristensen gik i skole i Ove. Han lærte landbrug og tjente 4 aar paa hjemegnen, hvorpaa han tjente 2 aar i Hejnsvig. I 1944 overtog han hustruens fødegaard Elinlyst i Brøndum, og har siden drevet denne. - Poul Kristian Kristensen har været medlem af Hvornum-Snæbum Skolekommission i 8 aar. Siden 1973 har han været medlem af Hvornum Menighedsraad.

Poula Gerberg Simonsen gik i skole i Brøndum. Hun lærte husgerning hjemme og paa Hobroegnen samt i 1942 i Hejnsvig. Sommeren 1943 var hun elev paa Hoptrup Højskole.

VI.B.8.b.1)

Ingelise Gerberg Kristensen er født den 3. januar 1945 i Brøndum, Hvornum sogn. Hun blev gift den 22. juli 1966 i Viborg med Svend Hermann Jensen, der er født den 16. juni 1944 i Vammen som søn af arbejdsmand Kristian Jensen og hustru Karen Marie Steffensen.

Bosat: Gildebakken 25, Løvel.

Ingelise Gerberg Kristensen gik i skole i Brøndum og var desuden elev paa Grejsdalen Ungdomsskole i 1960. Hun lærte husgerning i nærheden af Aalestrup og arbejdede herpaa 4½ aar paa Asani i Viborg. Siden 1973 har hun været sygemedhjælper paa Viborg Sygehus.

Svend Hermann Jensen gik i skole i Vammen. Han tjente i 1½ aar ved landbruget, hvorpaa han kom i tømrelære hos Aage Pedersen i Vammen, hvor han udlærtes i foråret 1964. Sin værnepligt aftjente han i Karup 1964-1965, og efter 1 aar som tømresvend i Viborg var han ansat i 7 aar hos Brdr. Nielsen i Overlund. Siden 1972 har han været tømresvend ved Chr. Pedersen i Skals.

VI.B.8.b.1)a) Kim Gerberg Jensen er født den 12. november 1961 i Brøndum.

VI.B.8.b.1)b) Bjarne Jensen er født den 27. november 1966 i Bigum.

VI.B.8.b.2)

Johannes Gerberg Kristensen er født den 14. april 1947 i Brøndum, Hvornum sogn.

Bosat: Skivevej 249, Løgstrup.

Johannes Gerberg Kristensen gik i skole i Brøndum. Han var elev paa en

højskole i Rønne vinteren 1965 samt paa Hammerum Landbrugsskole fra efter-aaret 1971 til sommeren 1972. Siden har han haft forskellige pladser som fodermester paa Sjølland, bl.a. i Kornerup ved Roskilde og paa Storgaard i Terslev sogn.

VI.B.8.b.3)

Ruth Gerberg Kristensen er født den 17. juni 1950 i Brøndum, Hvornum sogn. Hun blev gift den 31. marts 1973 i Hvornum med Jean Andersen, der er født den 8. april 1948 i Kolding som søn af autolakerer Arnold Djon Andersen og hustru ekspeditrice Gerda Elisabeth Espersen.

Bosat: Teglmærken 157, Viborg.

Ruth Gerberg Kristensen gik i skole i Brøndum, Snæbum og Klejtrup. Hun lærte husgerning og tjente i bl.a. Hobro, Hvornum og Snæbum. Fra 1967 til 1968 var hun beskæftiget i Randers, og efter en tid i Grenaa kom hun til Viborg, hvor hun nu er syerske paa Asani.

Jean Andersen gik i skole i Kolding samt i Kgs. Lyngby, hvor han i 1965 bestod realeksamen. I 1970 udlærtes han som finmekaniker i Nærum, hvorpaa han indkaldtes til militærtjeneste i Karup og hjemsendtes som sergent i 1973. Han har siden været beskæftiget som radiomekaniker hos B & O, Struer.

VI.B.8.b.4)

Britta Gerberg Kristensen er født den 3. april 1955 i Brøndum, Hvornum sogn.

Bosat: 20 Stanhope Avenue, Harrow Weald, England.

Britta Gerberg Kristensen er uapair pige i England.

VI.B.8.c.

Karl Kristensen er født den 11. april 1923 i Ove.

Bosat: Ove Mark, Hobro.

Karl Kristensen gik i skole i Ove. Han lærte landbrug og tjente paa hjemegnen samt 2 aar i Hejnsvig. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus i 1945, hvorpaa han var beskæftiget paa Aarseggen indtil 1949. Efter 2 aar som fodermester i Skærbæk ved Fredericia kom han i 1951 til Bælum Kontrolskole, hvorpaa han er kontrolassistent i bl.a. Bramdrupdam i 3 aar. Han er nu gaardejer paa Abildgaard i Stubberup ved Hobro i 8 aar. I 1965 køber han sin nuhavende gaard Grejsdal.

VI.B.8.d.

Henry Christensen er født den 11. april 1923 i Ove. Han blev gift den 25. maj 1956 i Vognsild med Jørgine Krogh Poulsen, der er født den 28. januar 1923 i Vestrup, Vognsild sogn, som datter af gaardejer Poul Krogh Poulsen og hustru Kirstine Jensen.

Bosat: Vestrup, Aars.

Henry Christensen gik i skole i Ove. Han lærte landbrug paa hjemegnen samt i bl.a. Hejnsvig. Endvidere var han elev paa Haslev Højskole. I 1956 købte han sin nuhavende ejendom i Vestrup.

Jørgine Krogh Poulsen gik i skole i Vognsild. Hun var elev paa Rønde Højskole i 1941 og tjente endvidere en tid i Aalestrup Brugsforening.

VI.B.8.d.1)

Poul Jørgen Christensen er født den 27. juli 1958 i Farsø.

Bosat: Vestrup, Aars.

Poul Jørgen Christensen er landmand.

VI.B.8.d.2)

Kirsten Krogh Christensen er født den 24. april 1961 i Vestrup.

VI.B.8.d.3)

Jens Ole Krogh Christensen er født den 14. januar 1963 i Vestrup.

VI.B.8.d.4)

Lene Krogh Christensen er født den 29. april 1968 i Farsø.

VI.B.8.e.

Karen Elisabeth Kristensen er født den 6. januar 1926 i Ove. Hun blev gift den 26. december 1950 i Hobro med slagtermester Magnus Ruberg Nielsen, der er født den 26. januar 1926 i Glenstrup sogn som søn af fabriksarbejder Valdemar Nielsen og hustru Thomine.

Bosat: Slage!sevej 61, Sorø.

Karen Elisabeth Kristensen gik i skole i Ove. Efter en tid som ekspeditrice i en købmandsforretning blev hun ansat paa et kontor. Hun har desuden været beskæftiget med husarbejde. Siden 1952 har hun været medhjælpende hustru, først i Solrød Strand og derefter i ægteparrets nuværende forretning.

Magnus Ruberg Nielsen gik i skole i Holmegaard samt i København. Han gennemgik uddannelse som slagter og sin værnepligt aftjente han i Værløse. Efter endt soldatertjeneste har han været mestersvend i Nykøbing Sjælland indtil 1953 og derpaa forretningsbestyrer ved Køge Slagteriudsalg i Solrød Strand i 13 aar. Siden har han drevet egen slagterforretning i Sorø. - Magnus Ruberg Nielsen har i en aarrække været medlem af bestyrelsen i De danske Forsvarsbrødre i Sorø.

VI.B.8.e.1)

Judith Ruberg Nielsen er født den 17. oktober 1952 i Nykøbing Sjælland.

Bosat: Samsøvej 35, Holbæk.

Judith Ruberg Nielsen gik i skole i Solrød samt i Sorø, hvor hun i 1972 bestod studentereksamen fra Sorø Akademi. Sommeren 1973 paabegyndtes lærerstudiet ved Holbæk Seminarium.

VI.B.8.e.2)

Vita Ruberg Nielsen er født den 28. marts 1955 i Solrød Strand, Solrød sogn.

Bosat: Fladholtevej 34, Fladholte, Slagelse.

Vita Ruberg Nielsen har bestaaet 10. klasse. Hun har været ansat ved bl.a. Sorø Kommunale Børnehave og en vuggestue samme sted, og hun er nu beskæftiget paa fabrikken Sorina i pakkeriet.

VI.B.8.e.3)

Susan Ruberg Nielsen er født den 7. april 1962.

VI.B.8.f.

Villy Kristensen er født den 30. oktober 1928 i Ove. Han døde den 1. august 1966.

VI.B.8.g.

Erik Kristensen er født den 3. maj 1930 i Ove. Han er portier.

VI.B.8.h.

Eluf Kristensen er født den 3. maj 1930 i Ove, og han døde den 17. juni 1970.

Eluf Kristensen gik i skole i Ove. Han lærte landbruget og tjente paa forskellige gaarde i nogle aar, hvorpaa han tog ud at sejle. Sin værnepligt aftjente han ved Søværnet, bl.a. paa Grønland.

VI.B.8.j.

Johannes Kristensen er født den 27. september 1935 i Ove, og han døde den 27. april 1967 i Mariager. Han blev gift den 9. november 1963 i Hobro med Karen Margrethe Christensen, der er født den 2. januar 1936 i Hvornum som datter af arbejdsmand Anders Christensen og hustru Kristiane Sørine Jensen.

Bosat: Karlby, Hobro.

Johannes Kristensen gik i skole i Ove og Hobro. I nogle aar sejlede han, og fra 1963 til sin død 1967 var han arbejdsmand i Hobro.

Karen Margrethe Christensen gik i skole i Hvornum. Hun lærte husgerning og tjente i bl.a. Snæbum og Bording, hvorpaa hun gennemgik uddannelse som smørrebrødsjomfru i Viborghallen. I 1957 har hun været en kort tid i Norge, og senere har hun været smørrebrødsjomfru paa Bakkekroen i Hobro.

VI.B.8.j.1) Johny Kristensen er født den 30. marts 1964 i Hobro.

VI.B.8.j.2) Litta Kristensen er født den 15. oktober 1966 i Hobro.

VI.B.9.

Anna Karoline Christensen er født den 8. juni 1897 i Gundtoft, Gettrup sogn, og hun døde den 26. marts 1920 samme sted af den spanske syge.

VI.B.10.

Marie Elisabeth Christensen er født den 28. maj 1898 i Gundtoft, Gettrup sogn, og hun døde den 30. september 1959. Omkring 1950 blev hun gift med arbejdsmand Anders Christian Laustsen, der døde den 23. april 1966.

Marie Elisabeth Christensen kom tidligt ud at tjene og havde forskellige pladser paa hjemegnen. I mange aar var hun kokkepige hos sognefoged og sogneraadsformand Knud Graversen. Senere var hun husbestyrerinde hos smedemester Obel, Søndbjerg samt hos mejeribestyrer Kristiansen, Hurup Thy, og i begyndelsen af 1950erne kom til Anders Christian Laustsen i Vestervig, med hvem hun senere indgik ægteskab med.

VI.B.11.

Inger Kirstine Christensen er født den 17. august 1899 i Gundtoft, Gettrup sogn, og hun døde den 6. april 1967 samme sted.

Om mosteren fortæller Tage Sloth:

"Efter bedstemors død overtog de ugifte børn huset i Gundtoft. Herefter rejste alle fra Thy for at arbejde med undtagelse af moster Inger, som blev

i Gundtoft. Hun lejede størstedelen af huset ud for at klare udgifterne, og indrettede selv et værelse og et lille primuskøkken i husets vestende, hvor hun ogsaa havde adgang til den lille have. I 1934 flyttede søstre Emilie og Johanne tilbage til huset i Gundtoft, og i forening skabte de 3 piger et yderst gæstfrit hjem for familie og venner."

VI.B.12.

Vilhelm Karl Marius Christensen er født den 5. maj 1901 i Gundtoft, Gettrup sogn, og han døde den 11. marts 1958. Han blev gift med Else Marie.

Vilhelm Karl Marius Christensen var skrædder.

VI.B.13.

Aksel Edvard Christensen er født den 19. september 1902 i Gundtoft, Gettrup sogn, og han døde den 6. februar 1971 i Hørдум. Han blev gift den 23. juni 1926 i Vig med Esther Kirstine Olsen, der er født den 19. august 1902 som datter af Ole Peter Olsen og hustru Karen Kirstine.

Aksel Edvard Christensen var landmand paa gaarden Granly i Hørдум, som han købte ved giftermålet. Endvidere var han daglejer ved bl.a. dræningsarbejde. - Aksel Edvard Christensen har været i bestyrelsen for bl.a. mejeriet, brugsforeningen, Indre Missions Samfund, Blaa Kors og KFUMs Soldatervennekreds.

Esther Kirstine Olsen flyttede foråret 1976 til Bedsted.

VI.B.13.a.

Johannes Christensen er født i 1926, og han døde i 1927, ½ aar gammel.

VI.B.13.b.

Poul Kristian Christensen er født den 5. oktober 1927 i Hørдум. Han blev gift den 15. juni 1963 i Gjerpen med Else Kristiansen, der er født den 16. april 1919 i Gjerpen som datter af forpagter Kristian Kristiansen og hustru Aagot Elvera Kristiansen.

Bosat: Bjørntvedtvegen 48, Skien, Norge.

Poul Kristian Christensen aftjente sin værnepligt i Vordingborg og Tyskland fra 1949 til 1950. Siden november 1950 har han været bosat i Norge, hvor han nu er beskæftiget som chauffør. - Poul Kristian Christensen har været medlem af Røde Kors hjælpekorps i Norge i 16 aar.

Else Kristiansen er ekspeditrice.

VI.B.13.c.

Elly Christensen er født den 11. september 1928 i Hørdum. Hun blev gift den 8. november 1959 i Hørdum med Theodor Møller, der er født den 26. oktober 1909 i Bedsted Kirkeby som søn af gaardejer Jens Møller og hustru Else Marie Pedersen.

Bosat: Bedsted Kirkeby.

Elly Christensen gik i skole i Hørdum. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. hos en slagter i Koldby samt paa Stensgaard i Gundtoft. Fra 1946 til 1948 arbejdede hun paa Lolland, hvorpaa hun var husbestyrerinde i forskellige pladser i Jylland, sidst hos sin tilkommende mand.

Theodor Møller gik i skole i Bedsted. Han lærte landbrug hjemme samt i Morup Mølle i 3½ aar. Fra 1931 til 1932 var han elev paa Haslev Landbrugs-skole, og endvidere tjente han i 2 aar i Toftlund i Sønderjylland. I 1947 overtog han fødegaarden, som han stadig driver.

VI.B.13.c.1)

Jon Birger Christensen er født den 17. juli 1949 i Aarhus. Han lever i papirløst ægteskab med Ellen Grud Bjerregaard, der er født den 20. november 1955 paa Jegindø som datter af gaardejer Johannes Richardt Bjerregaard og hustru Andrea Kristine Grud.

Bosat: Ebbesøvej 20, Fandrup, Farsø.

Jon Birger Christensen gik i skole i Hørdum og Bedsted og var endvidere elev paa Nr. Nissum Efterskole fra 1965 til 1966. Han udlærtes som vogn- og beslagsmed i Aarup ved Snedsted. Sin værnepligt aftjente han i Hovorup 1970-1971, hvorpaa han fik ansættelse ved Farsø Maskinværksted A/S, siden 1973 som rejsemontør.

Ellen Grud Bjerregaard gik i skole paa Jegindø og var desuden elev paa Brejninggaard Efterskole ved Spjald. Hun tjente som ung pige i huset fra 1972 til 1973 i Aarhus, Lille Hammer i Norge samt i Hjørring. I 1974 bestod hun håndseksamen i Aars, og hun har siden været kontorassistent ved Farsø Maskinværksted A/S.

VI.B.13.c.2)

Birgit Møller er født den 6. december 1960 i Bedsted Kirkeby.

VI.B.13.d.

Anna Margrethe Christensen er født den 23. juli 1930 i Hørdum. Hun blev gift den 4. juni 1954 i Skyum med Jens Kristian Jensen, der er født den

12. august 1929 i Brund som søn af murermester Anders Jensen og hustru Agnes Marie Oddershede.

Bosat: Gimsinglund, Struer.

Anna Margrethe Christensen gik i skole i Hørdum. Hun tjente som ung pige paa Sønderskovhjemmet paa Lolland i 1 aar, og var herpaa ansat paa Bedsted Central en tid. Efter et ophold paa Børkop Sygeplejeskole i 1949 gennemgik hun uddannelse som sygeplejerske paa Thisted Sygehus, hvorfra hun tog eksamen i 1953. Hun arbejdede nu ved Roskilde og derefter ved Lemvig Sygehus. Siden 1961 har hun været konsultationssygeplejerske i Struer.

Jens Kristian Jensen gik i skole i Brund. Efter at have arbejdet en tid ved landbruget kom han i lære som smed hos sin farbror i Brund, hvor han udlærtes i 1950. Sin værnepligt aftjente han 1950-1951 i Aarhus, hvorpaa han fra 1957 til 1974 var beskæftiget paa et maskinværksted i Gimsing. Han har siden været ansat ved Struer Kommune.

VI.B.13.d.1) Bent Jensen er født den 16. juli 1955 i Gimsing.

VI.B.13.e.

Johannes Christensen er født den 8. januar 1932 i Hørdum. Han blev gift den 26. juni 1965 i Pjedsted med Karen Andreassen, der er født den 19. december 1941 i Løsning som datter af gaardejer Sigurd Andreassen og hustru Ellen Kirstine Hansen.

Bosat: Skolegade 11, Bedsted.

Johannes Christensen gik i skole i Hørdum. Han var beskæftiget et par aar ved landbruget i Sydthy, og i 1952 udlærtes han som pladesmed i Asnæs paa Sjælland. Han fortsatte nu som svend, bl.a. i Holstebro og Roslev fra 1953 til 1954 samt i Norge fra 1954 til 1960. Han kom saa til Farsø, hvor han var i ca. 2 aar, hvorpaa han arbejdede i Hørdum og Koldby. I 1962 opretter han selvstændig virksomhed, som han driver indtil 1973. Siden har han været pladesmed ved Cimbria Maskiner og Transportanlæg for Industri og Landbrug A/S i Thisted.

Karen Andreassen gik i skole i Pjedsted og var desuden elev paa Rønde Efterskole. Hun lærte husgerning og tjente bl.a. i Haastrup samt i København fra 1959. Fra 1962 til 1964 gennemgik hun uddannelse som børnehavelærerinde i Jægerspris og Nøddebo, hvorpaa hun en tid var børnehavelærerinde i Koldby. Fra 1970 til 1972 var hun ansat ved Thisted Børnehavn, og hun har siden været børnehavelærerinde ved Bedsted Børnehavn.

VI.B.13.e.1) Vibeke Christensen er født den 12. maj 1966 i Koldby.

VI.B.13.e.2) Niels Christensen er født den 6. oktober 1968 i Koldby.

VI.B.13.f.

Rigmor Christensen er født den 9. november 1934 i Hørdum. Hun blev gift den 21. november 1953 med Hans Mulvad Jensen, der er født den 15. juni 1925 i Asnæs som søn af gaardejer Carl Jensen og hustru Johanne Marie Mulvad.

Bosat: Storøhøgevej 13, Faarevejle.

Rigmor Christensen lærte efter endt skolegang husgerning, og hun tjente bl.a. i Asnæs paa Sjælland fra 1951 til 1953. Fra 1966 til 1974 var hun beskæftiget ved forskelligt arbejde, hovedsagelig landbrug, og siden for-aaret 1974 har hun været ansat i en forretning som syerske og ekspeditrice.

Hans Mulvad Jensen har gaaet i folkeskolen og var desuden elev paa Faarevejle Efterskole. Han tjente 1 aar som karl paa en gaard, og sin værnepligt aftjente han ved Søværnet fra 1946 til 1948. Efter at have været med-hjælper hjemme købte han selv gaard i 1954. Endvidere har han i 15 aar arbejdet hos en grosserer, der avler gulerødder.

VI.B.13.f.1) Henrik Mulvad Jensen er født den 4. maj 1954 i Tveje-Merløse.

VI.B.13.f.2) Asger Mulvad Jensen er født den 4. oktober 1956 i Faarevejle.

VI.B.13.f.3) Inge Mulvad Jensen er født den 6. september 1961 i Tveje-Merløse.

VI.B.13.f.4) Hanne Mulvad Jensen er født den 13. maj 1964 i Nykøbing Sjælland.

VI.B.13.g.

Ole Peter Christensen er født den 28. juni 1936 i Hørdum. Han blev gift den 27. juni 1959 i Hørdum med Kirsten Roer Pedersen, der er født den 15. april 1938 i Hørdum som datter af malermester Viggo Pedersen og hustru Kristiane Roer Svendsen.

Bosat: Jernbanegade 26, Padborg.

Ole Peter Christensen gik i skole i Hørdum. Han var beskæftiget 1½ aar ved landbruget, hvorpaa han gennemgik uddannelse som kommis i Hørdum Brugsforening. Sin værnepligt aftjente han i Padborg, hvorfra han i 1959 hjemsendtes som sergent. Efter et par aar som forsikringsmand købte familien sin nuhavende købmandsforretning i Padborg, der hedder Ole P. Frikøbmarked.

Endvidere startede de efteraaret 1969 en legetøjsforretning, som de ogsaa stadig driver.

Kirsten Roer Pedersen gik i skole i Hørdum. Indtil 1957 var hun beskæftiget ved Hørdum Central, hvorpaa hun rejste til Padborg som ung pige i huset der indtil giftermålet. Hun forestaar nu legetøjsforretningen.

VI.B.13.g.1) Annette Roer Christensen er født den 31. marts 1964 i Aabenraa.

VI.B.13.g.2) Claus Roer Christensen er født den 26. oktober 1966 i Aabenraa.

VI.B.13.h.

Kaj Christensen er født den 27. februar 1938 i Hørdum. Han blev gift den 11. maj 1963 i Hørdum med Ingrid Irene Olesen, der er født den 21. september 1940 i Hørdum som datter af vejmand Niels Kristian Olesen og hustru Anna Pedersen.

Bosat: Petersmindevej 9, Vejle.

Kaj Christensen gik i skole i Hørdum. Han udlærtes som snedker hos Valdemar Fink i Hørdum i 1957. Sin værnepligt aftjente han i Holstebro 1958-1959, hvorpaa han arbejdede en tid som svend. I 1963 dimitteredes han fra Aarhus Teknikum som ingeniør, hvorpaa han arbejdede ved 2 forskellige raadgivende ingeniørfirmaer i Vejle. Siden 1967 har han været ingeniør ved sammenslutningen af diakonhjem samme sted.

Ingrid Irene Olesen gik i skole i Koldby. Hun lærte husgerning hjemme og paa hjemegnen samt ½ aar hos en læge i Thisted. I 1960 var hun elev paa Haslev Højskole paa Sjælland, hvorpaa hun syede hos V. Smith i Thisted i 1½ aar, i Hørdum i 1 aar samt efter giftermålet 1 aar i Vejle.

VI.B.13.h.1) Laila Christensen er født den 28. august 1964 i Vejle.

VI.B.13.h.2) Søren Christensen er født den 14. oktober 1966 i Vejle.

VI.B.13.h.3) Flemming Christensen er født den 20. juli 1971 i Vejle.

VI.B.13.h.4) Eva Christensen er født den 22. juli 1972 i Vejle.

VI.B.13.j.

Børge Christensen er født den 2. marts 1941 i Hørdum. Han blev gift den

30. januar 1965 i Holstebro med Martha Andersen, der er født den 20. marts 1945 i Flynder som datter af gaardejer Poul Kristian Andersen og hustru Maren Kristine Mortensen.

Bosat: Umanakvej 6, Frederikshavn.

Børge Christensen gik i skole i Hørdum. Han var beskæftiget ved landbruget indtil 1956, og i 1960 udlærtes han som murer i Hørdum. Sin værnepligt aftjente han i Vordingborg og Holstebro, hvorpaa han fra 1962 til 1963 var paa skole i Haslev. Siden 1964 har han været arkitekt i Frederikshavn.

Martha Andersen gik i skole i Bækmarksbro. Hun lærte husgerning hjemme samt i Herning. Efter 1 aar paa Nors Telefoncentral arbejdede hun paa Færchs Tobaksfabrik i Holstebro og derefter hos en købmand i Frederikshavn indtil giftermålet.

VI.B.13.j.1) Bjarne Christensen er født den 21. juni 1966 i Frederikshavn.

VI.B.13.j.2) Aase Christensen er født den 23. april 1968 i Frederikshavn.

VI.B.13.k.

Karen Edith Christensen er født den 21. juli 1944 i Hørdum. Hun blev gift den 3. juli 1965 i Hørdum med Evald Emil Munkholm Poulsen, der er født den 28. december 1940 i Nørhaa som søn af vejmand Kristian Frederik Poulsen og hustru Helga Margrethe Munkholm.

Bosat: Vinkelvej 12, Struer.

Karen Edith Christensen gik i skole i Hørdum samt i Thisted, hvor hun bestod realeksamen i 1961. Hun var ung pige i huset hos en læge i Struer, hvorpaa hun fra 1962 til 1965 gennemgik bankuddannelse ved Andelsbankens Hurupafdeling. Siden har hun været bankassistent i Struer Andelsbank.

Evald Emil Munkholm Poulsen gik i skole i Nørhaa. Han tjente ved landbruget indtil sit 19. aar paa bl.a. Nørhaagaard samt Legindgaard i 3 aar. Han blev nu chauffør og arbejdede hos en vognmand i Bedsted i 1 aar, hvorpaa han kom til Struer og arbejdede i 2 aar hos Leo Jensen samt hos Knud Bertelsen, hvor han stadig er ansat.

VI.B.13.k.1) Lars Munkholm Poulsen er født den 27. marts 1967 i Struer.

VI.B.13.k.2) Kurt Munkholm Poulsen er født den 19. maj 1971 i Holstebro.

VI.B.14.

Emilie Thomine Christensen er født den 4. november 1904 i Gundtoft, Gettrup sogn, og hun døde den 13. september 1967 paa Vestervig Sygehus.

Emilie Thomine Christensen led af en ryglidelse, for hvilken hun i 1934 blev bevilget invaliderente. Hun boede herefter i barndomshjemmet i Gundtoft sammen med søstrene Inger og Johanne.

VI.C.

Marie Nielsine Christensen er født den 10. januar 1871 i Flarupgaard, Ydby sogn, og hun døde omkring 1950 i Viborg. Hun blev gift den 4. november 1890 i Ydby med Martin Kallesen, der er født den 6. juni 1867 paa Teglgaards Mølle i Vestervig sogn, som søn af møller Kristen Klavsens Kallesen og hustru Ane Cathrine Hansdatter, og han døde den 20. februar 1945 i Viborg.

Martin Kallesen var tømrermester.

VI.C.1.

Kristian Kallesen er født den 14. november 1891 i Heltborg, og han døde den 12. januar 1920. Han blev gift med Johanne.

Bosat: Irisvej 18, Børkop.

Kristian Kallesen var tømrermester.

VI.C.2.

Else Marie Kallesen er født den 30. september 1893 i Heltborg, og hun døde i Børkop og ligger begravet i Gauerslund. Hun blev gift den 6. april 1921 i Heltborg med portør Karl Kristian Mathias Bargmann, der er født den 26. december 1884 i Vester Aaby som søn af Peder Bargmann og hustru Else Marie Nielsen.

VI.C.2.a.

Poul Werner Bargmann. Han er gift med Else Marie.

Bosat: Vejlevej 63, Fredericia.

Poul Werner Bargmann er mekaniker.

VI.C.2.b.

Christa Kirstine Bargmann er født den 4. juni 1922 i Børkop, Gauerslund sogn. Hun blev gift den 1. januar 1946 i Gauerslund med Jørgen Nissen Juhl,

der er født den 15. januar 1913 i Haderslev som søn af branddirektør Jørgen Nissen Juhl og hustru Mette Kjestine Holm.

Bosat: Nordborgvej 37, Havnbjerg, Nordborg.

Christa Kirstine Bargmann arbejdede i en aarrække paa Danfoss.

Jørgen Nissen Juhl gik i almindelig folkeskole. Han gennemgik uddannelse som herrefrisør, og han drev fra 1936 til 1958 egen frisørforretning i Fjelstrup. Siden har han været fabriksarbejder paa Danfoss.

VI.C.2.b.1)

Karsten Juhl er født den 23. juni 1947 i Fjelstrup. Han blev gift den 5. juni 1971 i Havnbjerg med Karen Kubiak, der er født den 16. marts 1949 i Sønderborg som datter af Andrzej Kubiak og hustru Antonine Orrcackowski.

Bosat: Havretoften 3, Guderup, Nordborg.

Karsten Juhl gik i almindelig folkeskole. Han gennemgik kontoruddannelse fra 1963 til 1967, hvorpaa han var beskæftiget som kommuneassistent indtil 1974, afbrudt af militærtjenesten 1968-1970. Siden 1974 har han været overassistent. I 1971 bestod han højere fagprøve i regnskabsvæsen samt i 1973 bogholderprøven, og han har endvidere deltaget i forskellige kommunale kurser, bl.a. Danmarks Forvaltningshøjskoles skattekursus.

Karen Kubiak bestod realeksamen i 1966, hvorpaa hun var 1 aar i huset. Fra 1968 til 1970 gennemgik hun kontoruddannelse, og hun har siden været beskæftiget som kommuneassistent. I 1973 deltog hun i dansk kommunalkursus.

VI.C.2.b.1)a) Gitte Juhl er født den 27. november 1972 i Sønderborg.

VI.C.2.b.1)b) Allan Juhl er født den 14. april 1975 i Sønderborg.

VI.C.2.b.2)

Leif Juhl er født den 18. januar 1950 i Fjelstrup. Han blev gift den 7. juli 1973 i Broager med Elin Tanghus, der er født den 12. december 1952 i Sønderborg som datter af kontorbestyrer Ingvar Rasmussen Tanghus og hustru Annelise Christiansen.

Bosat: Rosenvej 85, Ullerup, Sønderborg.

Leif Juhl bestod realeksamen. Han udlærtes som bygningsnedker, og sin værnepligt aftjente han i Skrydstrup 1970-1971. Han arbejder nu som tømrer.

Elin Tanghus bestod 10. klasse. Hun gik paa handelsskole og var endvidere beskæftiget i forskellige børnehaver samt som fabriksarbejderske en tid. Hun gennemgaar nu uddannelse som kontorassistent ved borgmesterkontoret i Sønderborg.

VI.C.2.b.3)

Jette Juhl er født den 27. februar 1961 i Sønderborg.

VI.C.3.

Jens Kristian Kallesen er født den 19. marts 1896 i Heltborg. Han blev gift den 16. januar 1945 i Nykøbing Mors med Marie Madsen, der er født den 4. februar 1912 i Nykøbing Mors som datter af skibstømrer Niels Madsen og hustru Ane Kirstine Østergaard.

Bosat: Thorsvej 92, Holstebro.

Jens Kristian Kallesen gik i skole i Ginnerup. I 1914 udlærtes han som tømrer hos faderen, hvorpaa han var elev paa Haandværkerskolen i Børkop ved Vejle. Sin værnepligt aftjente han under 1. Verdenskrig i Aalborg 1917-1919. Efter at have været svend forskellige steder bestyrede han broderens forretning i Børkop 1920-1924. Derefter var han svend hos faderen indtil 1934, samtidig med at han underviste paa Teknisk Skole i Bedsted om aftenen. Han fik nu ansættelse som repræsentant i Bjerringbro, Hobro og Durup Møbelfabrikker, hvor han var ansat indtil 1970, afbrudt af en 2-aarig periode i 1950erne, hvor han var forretningsfører ved Rønde Møbelfabrik. - Jens Kristian Kallesen har fra 1924 til 1934 ledet ungdomsarbejdet i Bedsted.

Marie Madsen gik i skole i Nykøbing Mors. Hun lærte husgerning og tjenste i Nykøbing Mors samt i 3 aar i Helsingør. I 1935 begyndte hun som servitrice paa Missionshotellet i Viborg, hvorpaa hun var ansat 3 aar paa Missionshotellet Ansgar i Odense. Derefter fik hun plads paa Afholdshotellet i Lemvig, hvor hun var ansat indtil giftermålet i 1945.

VI.C.3.a.

Jørgen Martin Kallesen er født den 30. oktober 1945 i Viborg. Han blev gift den 5. november 1966 i Hygum med Karen Ilkjær, der er født den 15. maj 1942 i Avlum som datter af gaardejer Christian Ilkjær og hustru Sigrid Lystbæk Jensen.

Bosat: Manbjergvej 63, Løgten, Skødstrup.

Jørgen Martin Kallesen gik i skole i Bramming samt i Horsens, hvor han bestod realeksamen. Han udlærtes som møbelhandler i Herning og var herefter møbelekspedient i ca. 3 aar, hvorpaa han gennemgik uddannelse som assurandør ved forsikringsselskabet Baltica med eksamen fra Forsikringshøjskolen Rungsted. Han var nu assurandør i 3½ aar med selvstændigt agentur i

Løgten-Skødstrup omraadet. I 1973 begyndte han at læse jura ved Aarhus Universitet.

Karen Ilkjær udlærtes som sygeplejerske i 1965 fra Ringkøbing Amts Sygeplejerskole i Herning, hvorpaa hun arbejdede ved Randers Centralsygehus, Kommunehospital og Amtssygehuset i Aarhus. Siden 1973 har hun været afdelingssygeplejerske paa plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup, og fra 1974 ved amtsplejehjemmet i Hornslet. - Karen Ilkjær har haft højskoleophold paa Rydhave samt Unge Hjem Højskole ved Aarhus.

VI.C.3.a.1) Marianne Ilkjær Kallesen er født den 27. maj 1968 i Skovby.

VI.C.3.a.2) Henning Ilkjær Kallesen er født den 25. maj 1972 i Aarhus, Sct. Johannes sogn.

VI.C.3.b.

Børge Kristian Kallesen er født den 21. december 1947 i Viborg. Han blev gift den 28. december 1968 i Viborg med Birgit Handberg, der er født den 1. august 1947 i Overlund, Asmild sogn, som datter af gaardejer Karl Johannes Handberg og hustru Anna Marie Høgsgaard.

Bosat: Baldersvej 33, Holstebro.

Børge Kristian Kallesen gik i skole i bl.a. Bramming, Horsens samt i Viborg, hvor han bestod matematisk studentereksamen i 1967. Han læste herefter ved T.H. Langs Seminarium i Silkeborg, hvorfra han dimitteredes som lærer i 1970. Siden har han været lærer i Holstebro.

Birgit Handberg gik i skole i Overlund samt i Viborg, hvor hun bestod sproglig studentereksamen i 1966. Efter 1 aar som lærervikar forskellige steder læste hun ved T.H. Langs Seminarium i Silkeborg, hvorfra hun dimitteredes som lærer i 1970. Hun har siden været lærer i Holstebro.

VI.C.3.b.1) Karsten Kallesen er født den 21. september 1970 i Holstebro.

VI.C.3.b.2) Kristian Kallesen er født den 20. november 1973 i Holstebro.

VI.C.3.c.

Leif Ingolf Kallesen er født den 1. januar 1950 i Viborg. Han blev gift den 31. juli 1971 i Silkeborg med Bente Jensen, der er født den 21. juni 1946 i Silkeborg som datter af repræsentant Poul Erik Jensen og hustru Edith Marie Nyegaard Poulsen.

Bosat: Vestervang 10, Aarhus.

Leif Ingolf Kallesen studerer teologi, og Bente Jensen er lærer.

VI.C.4.

Anton Karl Kallesen er født den 3. april 1898 i Heltborg, og han døde den 18. januar 1975 i Viborg. Han blev gift den 2. juni 1926 i Lyngs med Maren Kirstine Knorborg, der er født den 12. februar 1902 i Barslev, Hvidbjerg sogn, som datter af landmand Poul Knorborg og hustru Inger Marie Vester-gaard.

Bosat: Jyllandsgade 2, Viborg.

Anton Karl Kallesen har været tømrer- og snedkermester.

VI.C.4.a.

Karl Kristian Kallesen er født den 2. november 1927 i Bedsted. Han blev gift den 14. maj 1951 paa Frederiksberg i København med Gurli Christensen, der er født den 6. april 1930 i København, Frederiksberg sogn, som datter af typograf Carlo Peter Christensen og hustru Lilly Dorthea Kragelund.

Bosat: Vævervej 24, Viborg.

Karl Kristian Kallesen er snedkermester, og Gurli Christensen er dame-skrædder.

VI.C.4.a.1)

Susanne Kallesen er født den 3. august 1952 i Viborg. Hun lever i papirløst ægteskab med Henning Højgaard Laustsen, der er født den 16. juli 1952 i Skals som søn af tømrermester Eigil Laustsen og hustru Asta Alvilde Høj-gaard.

Bosat: Teglværksgade 14, Aarhus.

Susanne Kallesen gik i skole i Viborg. Efter 1 aar paa Viborg Handels-skole kom hun sommeren 1970 i lære ved Viborg Amtskommune. Siden efteraa-ret 1972 har hun været assistent ved Aarhus Amtskommune.

Henning Højgaard Laustsen læser paa Teknikum.

VI.C.4.a.1)a) Janne Laustsen er født den 20. april 1976 i Aarhus.

VI.C.4.a.2)

Lisbeth Kallesen er født den 24. marts 1955 i Viborg. Hun har siden 1974 levet i papirløst ægteskab med Thomas Bloch Ravn, der er født den 31. marts 1954 i Viborg som søn af Kresten Ravn og hustru Ellen Bloch Thomsen.

Bosat: Chr. Købkesgade 17, Aarhus.

Lisbeth Kallesen gik i skole i Viborg, hvor hun bestod nysproglig stu-

dentereksamen i 1974. Januar 1975 begyndte hun at læse dansk ved Aarhus Universitet.

Thomas Bloch Ravn gik i skole i Viborg, hvor han bestod studentereksamen i 1973. Efter 1 aar som lærervikar begyndte han sommeren 1974 at læse historie ved Aarhus Universitet og bestod 1. del sommeren 1976.

VI.C.4.a.3)

Klaus Bo Kallesen er født den 6. december 1957 i Viborg.

VI.C.4.b.

Eva Irene Kallesen er født den 21. februar 1931 i Bedsted. Hun blev gift den 7. marts 1953 i Viborg med Paul Louis Thrane, der er født den 10. november 1927 i Viborg som søn af slagtermester Louis Thrane og hustru Sidsel Nielsen.

Bosat: Kildebakken 77, Viborg.

Eva Irene Kallesen bestod realeksamen fra Viborg Katedralskole. Hun arbejdede i Landsretten i 6 aar, og efter giftermålet i 1953 var hun ekspeditrice i mandens slagterforretning indtil 1964. Hun er indehaver af virksomheden I/S Eva Irene Thrane, som eksporterer levende søer til Tyskland.

Paul Louis Thrane gennemgik efter endt skolegang uddannelse som slagter, hvorpaa han aftjente sin værnepligt. Fra 1954 til 1964 drev han selvstændig slagterforretning, hvorpaa han forpagtede forretningen ud. Han er nu medindehaver af I/S Viborg Eksportslagteri og har endvidere eksportforretning af levende søer til Tyskland.

VI.C.4.b.1) Lise-Lotte Thrane er født den 20. august 1957 i Viborg.

VI.C.4.b.2) Kirsten Thrane er født den 4. maj 1961 i Viborg.

VI.C.4.c.

Inger Marie Kallesen er født den 7. maj 1933 i Bedsted. Hun blev gift den 15. august 1953 i Viborg med Per Jensen Brask, der er født den 11. juli 1929 i Viborg som søn af Anton Marinus Brask og hustru Johanne Skytte.

Bosat: Kokildehøjen 34, Viborg.

Inger Marie Kallesen bestod realeksamen fra Viborg Katedralskole i 1950. Fra 1950 til 1951 var hun elev paa sygeplejehøjskolen i Børkop, hvorpaa hun blev sygeplejeelev paa Silkeborg Sygehus. Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru i ægteparrets købmandsforretning. I 1973 bestod

hun engelsk-korrespondenteksamen fra Aarhus Handelshøjskole.

Per Jensen Brask gik ud af folkeskolen i 1944. Han gennemgik kolonialuddannelse, og sin værnepligt aftjente han 1950-1951. Fra 1951 til 1952 var han ansat paa et kontor, og i 1953 etablerede han selvstændig købmandsforretning. I 1963 overtog han et tuborg-depot, og han har endvidere siden 1964 været faglærer ved Viborg Handelsskole.

VI.C.4.c.1)

Søren Brask er født den 22. februar 1956 i Viborg.

Bosat: Kokildehøjen 34, Viborg.

Søren Brask gik i skole i Viborg, og han bestod studentereksamen i 1975. Vinteren 1975-1976 var han elev paa Askov Højskole, hvorpaa han paabegyndte lægestudiet ved Aarhus Universitet.

VI.C.5.

Dagny Elisabeth Kathrine Kallesen er født den 30. september 1903 i Heltborg.

VI.C.6.

Agnes Johanne Margrethe Kallesen er født den 7. juli 1906 i Heltborg, og hun døde den 5. maj 1971; hun ligger begravet paa Fjelstrup Kirkegaard. Hun blev gift den 29. januar 1936 med Johan Ahrndt, der er født den 23. maj 1904 i Sillerup, Fjelstrup sogn, som søn af bygmester Hans Adam Ahrndt og hustru Ingeborg Lytzen.

Bosat: Sillerslev.

Agnes Johanne Margrethe Kallesen var elev paa Børkop Højskole. Efter at have været beskæftiget ved forskelligt arbejde gennemgik hun uddannelse som sygeplejerske i Thisted. Herefter var hun assistent i Nykøbing Sjælland, operationssygeplejerske i Haderslev samt hjemmesygeplejerske i Sillerup indtil giftermålet. Fra 1969 indtil sin død i 1971 arbejdede hun paa et plejehjem.

Johan Ahrndt gik i Tysk Folkeskole i 9 aar og var desuden elev paa en efterskole paa Fyn 1918-1919. Han lærte landbrug hjemme og havde fra 1924 til 1925 et ophold paa Ryslinge Højskole paa Fyn. I 1939 overtog han fødegaarden Kobbelhøve, der har været i slægtens eje siden 1863, og som han drev indtil foråret 1969, da han solgte den. Han købte nu hus i Haderslev, hvor han har været havemand.

VI.C.6.a.

Preben Ahrndt er født den 2. januar 1944 i Haderslev. Han blev gift med Birte Lønbæk Rasmussen, der er født den 19. november 1947 i Ødsted som datter af landmand Niels Juul Rasmussen og hustru Herdis Cecilie Lønbæk.

Bosat: Nydamsvej 11, Ølstykke.

Preben Ahrndt har været værnepligtig befalingsmand. Han har bestaaet studentereksamen samt gennemgaaet uddannelse som laboratorietekniker og har arbejdet som saadan indenfor farve- og lakindustrien. Han er nu laboratorietekniker paa et udviklings- og driftslaboratorium i en mindre virksomhed.

Birte Lønbæk Rasmussen har bestaaet realeksamen. Hun har gennemgaaet uddannelse som ekspeditrice indenfor radio og TV-branchen. Hun er nu kontorassistent i samme branche.

VI.C.6.a.1) Brian Ahrndt er født den 15. juli 1975 i Hillerød.

VI.C.6.b.

Aase Ahrndt er født den 18. marts 1946 i Sillerup, Fjelstrup sogn. Hun blev gift den 22. marts 1969 i Fjelstrup med Frede Bisgaard Nielsen, der er født den 6. april 1941 i Kollemorten, Øster Nykirke sogn, som søn af gaardejer Niels Kristian Nielsen og hustru Margrethe Oline Pedersen Bisgaard.

Bosat: Kollemorten.

Aase Ahrndt gik i skole i Sillerup samt i Haderslev, hvor hun bestod realeksamen i 1963. Efter 1 aar i huset havde hun et ophold paa Sygeplejehøjskolen i Børkop, hvorpaa hun gennemgik uddannelse som sygeplejerske i Vejle. Efter endt uddannelse var hun ansat en tid samme sted, og derefter sygeplejerske ved Give Sygehus indtil foraaet 1974.

Frede Bisgaard Nielsen gik i skole i Kollemorten og var desuden elev paa Vesterlund Ungdomsskole. Han lærte landbrug hjemme samt paa hjemegnen og tjente endvidere 1 aar ved Gødsbøl. Fra 1962 til 1965 arbejdede han paa Island, bl.a. som fodermester, og efter hjemkomsten var han chauffør i 1 aar. Siden foraaet 1968 har han drevet selvstændig vognmandsforretning i Kollemorten.

VI.C.6.b.1) Niels Ahrndt Nielsen er født den 28. november 1971 i Give.

VI.C.6.b.2) Martin Ahrndt Nielsen er født den 26. april 1974 i Give.

VI.C.7.

Ida Kristiane Kallesen er født den 28. juni 1908 i Heltborg, og hun døde den 28. november 1961 i Esbjerg. Hun blev gift den 1. marts 1936 i Viborg med Albert Kristian Bredvig, der er født den 17. august 1911 i Borbjerg.

Bosat: Kongensgade 10, Esbjerg.

Albert Kristian Bredvig er snedkermester.

VI.C.7.a.

Kurt Wagn Bredvig er født den 24. marts 1938 i Esbjerg. Han blev gift den 11. juli 1959 i Eskilstuna med Anne-Marie Malmsten, der er født den 6. maj 1938 i Eskilstuna som datter af ingeniør Oskar Malmsten og hustru Maria Borg.

Bosat: Gamla Vägen 5, Grums, Sverige.

Kurt Wagn Bredvig bestod i 1954 mellemskoleeksamen i Esbjerg. I 1958 udlærtes han som automekaniker samme sted, hvorpaa han emigrerede til Sverige. Her bestod han i 1963 eksamen som ingeniør ved Högre Tekniska Läroverket i Eskilstuna, og fra 1963 til 1965 var han ingeniør og lærer ved Saab-Scania AB i Södertälje samt fra 1966 til 1970 reklamekonsulent ved Svedala-Arbraa AB i Arbraa. Efter at have gennemgaaet en højere uddannelse i driftsøkonomi og marketing var han reklamechef ved AD Nilssen & Westberg i Karlstad. Han startede sin nuhavende virksomhed sommeren 1972, der beskæftiger sig med teknisk reklame og information samt marketing for større industrivirksomheder i ind- og udland.

Anne-Marie Malmsten bestod i 1955 realeksamen i Eskilstuna. I 1967 bestod hun eksamen som ingeniør ved Högre Tekniske Läroverket i Örebro og hun gennemgik endvidere uddannelse i virksomhedsøkonomi. Fra 1968 til 1970 var hun konstruktør ved Svedala-Arbraa og fra 1970 til 1974 salgsingeniør ved AB Nilssen & Vestberg, Karlstad. Siden har hun været økonom og salgsingeniør i Teknoforn AB.

VI.C.7.a.1) Aasa Maria Bredvig er født den 29. maj 1961 i Eskilstuna.

VI.C.7.a.2) Tove Maria Bredvig er født den 18. februar 1963 i Eskilstuna.

VI.C.7.b.

Frank Arly Bredvig er født den 17. oktober 1940 i Esbjerg. Han blev gift den 14. november 1964 i Ramme med Anna Kathrine Bjerg, der er født den 4.

juni 1944 i Ramme som datter af arbejdsmand Martin Peter Bjerg og hustru Petrine Jensen.

Bosat: Rugmarken 50, Nr. Bjert, Kolding.

Frank Arly Bredvig bestod i 1955 mellemskoleeksamen i Esbjerg. I 1959 udlærtes han som snedker samme sted, og sin værnepligt aftjente han i Randers 1959-1961. Han læste ved Odense Tekniske Skole og blev arkitekt i 1964; endvidere arbejdede han 1 aar ved Harald Krogsgaard i Odense. I 1965 flyttede familien til Kolding, og siden 1974 har han drevet selvstændig arkitektvirksomhed i Nr. Bjert samt i Børkop. - Frank Arly Bredvig opførte i 1967 som selvbygger hus paa nuværende adresse.

Anna Kathrine Bjerg gik i skole i Ramme. Hun var ung pige ved KFUK i Esbjerg i ca. 1½ aar, hvorpaa hun gennemgik uddannelse som syerske. En tid syede hun i Odense, og siden 1969 har hun været lagerekspedient ved Kaalunds Fabrikker A/S i Kolding.

VI.C.7.b.1) Poul Bredvig er født den 24. oktober 1968 i Kolding.

VI.C.7.c.

Bent Bredvig døde 1 aar gammel.

VI.C.7.d.

John Hardy Bredvig er født den 30. april 1944 i Esbjerg. Han blev gift den 15. juli 1967 i Esbjerg med Kirsten Jørgensen, der er født den 18. februar 1945 i Esbjerg som datter af skibsfører Svend Erik Jørgensen og hustru Anna Sophie Mikkeline Petersen.

Bosat: Plantagevej 54, Morud.

John Hardy Bredvig bestod i 1960 mellemskoleeksamen i Esbjerg. I 1965 udlærtes han som automobilmekaniker, og fra 1965 til 1966 var han maskinassistent ved DFDS A/S. I 1971 dimitteredes han som produktionsingeniør fra Odense Teknikum, hvorpaa han aftjente sin værnepligt ved Flyvevaabnet. I 1972 blev han ingeniør ved Thrige-Titan A/S, hvor han nu er afdelingschef ved værktøjsfabrikken i Odense. Sideløbende med sit daglige arbejde har han fra 1972 til 1975 læst HD med speciale i regnskabsvæsen.

Kirsten Jørgensen gik i skole i Esbjerg, hvor hun bestod realeksamen. Efter en tid som laborantelev gennemgik hun kontoruddannelse og udlærtes i 1967 i Esbjerg. Siden har hun været kontorassistent ved firmaet Svend Fondt i Odense.

VI.C.7.d.1) Peter Bredvig er født den 24. august 1972 i Odense, Ansgar sogn.

VI.C.7.e.

Keld Eigil Bredvig er født den 18. november 1946 i Esbjerg.

Bosat: Kongensgade 10, Esbjerg. P.t.: Amman, Jordan.

Keld Eigil Bredvig gik i skole i Esbjerg, hvor han bestod realeksamen i 1964. Han gennemgik uddannelse som radiotekniker samme sted, og sin værnepligt aftjente han ved Søværnet. Han var nu svend 1 aar hos sin tidligere arbejdsgiver og derefter 1 aar i Horsens, i hvilken periode han blev specialuddannet i farve TV paa kurser paa Viborg Tekniske Skole. I 1973 var han elev paa Haslev Højskole, og sommeren samme aar fik han ansættelse som missionær i Det danske Missionsselskab. Efter at have været i Cambridge samt i Birmingham i England for at studere engelsk, kristendom og islam udsendtes han foråret 1974 af menigheden i Esbjerg til Bahrain, hvor han arbejdede $\frac{1}{2}$ aar i den kristne missions boghandel. Derefter rejste han til Jordan, bl.a. for at studere arabisk, og opholdt sig der indtil sommeren 1975.

VII. Jens Sørensen Bisgaard

er født den 22. februar 1835 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde den 6. juni 1901 samme sted. Han blev gift den 12. november 1858 i Ydby med Maren Christensdatter, der er født den 17. september 1835 i Refstorpgaard, Ydby sogn, som datter af gaardejer Christen Pedersen Thor og hustru Inger Madsdatter, og hun døde den 30. april 1912 i Refs Bisgaard.

Jens Sørensen Bisgaard var gaardejer i Refs Bisgaard, som han overtog ved faderens død i 1857.

Jens Sørensen Bisgaard og Maren Christensdatters efterkommere er udføreligt behandlet i en slægtsbog omfattende en gren af slægten Bisgaard og udgivet 1964 af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. Herfra er hentet følgende om Jens Sørensen Bisgaard og Maren Christensdatters børn: VII.A.-VII.N.

VII.A.

Søren Jensen Bisgaard er født den 1. oktober 1859 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde den 8. juni 1919 i Lemvig. Han blev gift den 25. oktober 1898 i Vestervig med Kristine Nielsen, der er født den 17. maj 1876 i Tygstrup, Vestervig sogn, som datter af husmand Peder Nielsen og hustru Johanne Margrethe Kristensen, og hun døde den 10. december 1936 i Lemvig.

Søren Jensen Bisgaard gennemgik uddannelse ved landbruget og forpagtede en tid fødegaarden. I 1905 købtes en ejendom i Visby, og senere flyttede han til Lemvig, hvor han drev en restauration indtil sin død. Denne videreførtes af enken indtil 1934.

VII.A.1.

Niels Jensen Bisgaard, gaardejer i Guddum, er født den 21. april 1898, gift med Magda Andrea Jensen, 4 børn.

VII.A.2.

Jens Sørensen Bisgaard, slagteriarbejder i Lemvig, født den 5. januar 1900, ugift.

VII.A.3.

Peter Harald Jensen Bisgaard, fabriksarbejder i Middelfart, født den 25. april 1901, gift med Elly Louise Kristine Andersen, 4 børn.

VII.B.

Karen Jensen Bisgaard er født den 6. september 1860 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 15. januar 1865 samme sted.

VII.C.

Inger Cathrine Jensen Bisgaard er født den 29. marts 1862 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 16. maj 1917 paa Elmegaard i Flarup, Ydby sogn. Hun blev gift den 25. april 1884 i Hurup med Lars Nielsen Søndergaard, der er født den 20. marts 1858 paa Elmegaard i Flarup, Ydby sogn, som søn af gaardejer Niels Larsen Søndergaard og hustru Maren Jensdatter, og han døde den 7. juni 1919 samme sted.

Lars Nielsen Søndergaard gennemgik uddannelse ved landbruget, og han var vinteren 1878-1879 elev paa Tune Landbrugsskole. I 1884 overtog han fødegaarden, som han drev indtil sin død. Derefter overtog 6 af børnene gaarden.

VII.C.1.

Maren Nielsine Søndergaard, født den 31. januar 1885, gift med Poul Christian Knudsen, gaardejer paa Søndergaard, Sdr. Ydby, 4 børn.

VII.C.2.

Niels Larsen Søndergaard, tømrer i USA, født den 6. juni 1886.

VII.C.3.

Jens Bisgaard Søndergaard, lærer i Lødderup, Nykøbing Mors, født den 8. april 1888, gift med Else Dissing, et barn.

VII.C.4.

Peder Helligsø Søndergaard, restauratør i New Jersey, USA, født den 28. september 1889, gift med Anna Rasmussen Udi.

VII.C.5.

Marius Søndergaard, gaardejer paa Elmegaard i Flarup, født den 14. januar 1892, ugift.

VII.C.6.

Ingvard Martin Søndergaard, gaardejer paa Elmegaard i Flarup, født den 27. august 1893, ugift.

VII.C.7.

Marie Søndergaard, gaardejer paa Elmegaard i Flarup, født den 12. juni 1895, ugift.

VII.C.8.

Karen Ottomine Søndergaard, gaardejer paa Elmegaard i Flarup, født den 21. februar 1897, ugift.

VII.C.9.

Helga Anine Søndergaard, født den 9. august 1899, gift med Marius Jensen, husmand i Refstorp Mark, et barn.

VII.C.10.

Christian Martinus Søndergaard, gaardejer paa Svalgaard i Snedsted, født den 17. august 1901, gift med Maren Kathrine Hove, 2 børn.

VII.C.11.

Knud Olsen Søndergaard, boende i Connecticut, USA, født den 28. juni 1904 gift med Katrine.

VII.C.12.

Dorthea Dusine Søndergaard, født den 9. maj 1907, gift med Mogens Christian Larsen, boelsmand i Sdr. Ydby, 4 børn.

VII.D.

Christen Jensen Bisgaard er født den 1. juni 1864 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde den 31. maj 1936 i Karby. Han blev gift den 8. maj 1891 i Vestervig med Kristine Jensen, der er født den 27. november 1870 paa Hundsbjerggaard i Handrup, Vestervig sogn, som datter af gaardejer Christen Jensen Daniel og hustru Ane Christensen, og hun døde den 2. juni 1947 i Karby.

Christen Jensen Bisgaard lærte landbrug hjemme og var desuden elev paa

Testrup Højskole. I 1891 købte han 40 tdr. land hedejord fra fødegaarden. Her byggede han Ashøjgaard og opdyrkede jorden.

Kristine Jensen lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

VII.D.1.

Kristen Jensen Bisgaard, cementstøber i Karby, født den 10. maj 1892, gift første gang med Dorthea Marie Rokkjær, gift anden gang med Kathrine Kortsen, 3 børn.

VII.D.2.

Jens Bisgaard, restauratør paa Hotel Børsen i Nykøbing Mors, født den 18. april 1897, gift med Johanne Christensen.

VII.D.3.

Arnold Marius Bisgaard, cementstøber i Ø. Assels, født den 4. december 1904, gift første gang med Helene Kirstine Nielsen, gift anden gang med Cecilie Ladefoged, 5 børn.

VII.E.

Karen Jensen Bisgaard er født den 6. juli 1866 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 3. april 1940 i Refsbøl, Hurup sogn. Hun blev gift første gang den 27. september 1889 i Hurup med Jens Madsen, der er født den 16. november 1863 i Refs som søn af gaardejer Mads Nikolaj Michelsen og hustru Dorthe Marie Jensen, og han døde den 23. september 1898 paa Græsdal Skole, Taars. Hun blev gift anden gang den 22. april 1908 i Hurup med Andreas Peder Pedersen Gadegaard, der er født den 20. juli 1879 paa Skaarup Mark, Vestervig sogn, som søn af husmand Jens Pedersen Gadegaard og hustru Margrethe Andersen, og han døde den 12. maj 1952 paa Koldby Sygehus.

Karen Jensen Bisgaard lærte husgerning. Efter Jens Madsens død flyttede hun hjem paa Refs Bisgaard, hvor hun boede indtil sit giftermål med Andreas Peder Pedersen Gadegaard.

Jens Madsen dimitteredes fra Ranum Statsseminarium i 1884. Han virkede en tid som lærer i Sparkær samt i Kvissel og fik senere ansættelse ved Græsdal Skole, hvor han var indtil sin død.

Andreas Peder Pedersen Gadegaard gennemgik uddannelse ved landbruget. Han drev i en lang aarrække en mindre ejendom i Refsbøl.

VII.E.1.

Dorthea Marie Augusta Madsen, født den 1. august 1890, gift med Kristian Vagn Anker Grøn, præst i København.

VII.E.2.

Jens Bisgaard Madsen, landmand i Tvolm ved Ydby, født den 30. december 1891, gift med ~~Mary~~ Kirstine Poulsen.

VII.E.3.

Helga Marie Madsen, født den 20. december 1895, død den 5. november 1897.

VII.E.4.

Mads Holger Madsen, repræsentant i Heltborg ved Hurup, gift med Mariane Poulsen, 2 børn.

VII.F.

Gjertrud Marie Jensen Bisgaard er født den 31. juli 1867 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 12. december 1871 samme sted.

VII.G.

Jens Christian Jensen Bisgaard er født den 8. februar 1870 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde den 18. december 1871 samme sted.

VII.H.

Maren Kirstine Bisgaard er født den 28. marts 1871 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde i Ettrup. Hun blev gift den 9. november 1894 i Hurup med Mikkel Søndergaard, der i 1905 tog navneforandring fra Michel Pedersen. Han er født den 16. februar 1854 paa Søndergaard i Ettrup, Hurup sogn, som søn af gaardejer Peder Lausten og hustru Inger Marie Michelsdatter, og han døde i august 1934 samme sted.

Mikkel Søndergaard gennemgik uddannelse ved landbruget. Han drev i en lang aarrække Søndergaard i Ettrup, og gaarden blev derpaa i 1918 overtaget af svigersønnen Frederik Vilhelm Frederiksen.

VII.H.1.

Ingeborg Marie Søndergaard, født den 16. maj 1897, gift med Frederik Vilhelm Frederiksen, gaardejer og direktør i Hurup, 2 børn.

VII.H.2.

Magda Helene Søndergaard, musiklærerinde i Hurup, født den 24. marts 1899, gift med Jens Holm-Andersen, skoleinspektør i Hurup, 2 børn.

VII.J.

Gjertrud Marie Jensen Bisgaard er født den 8. juni 1873 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 11. april 1950 i Jelling. Hun blev gift den 13. november 1894 i Hurup med Martin Madsen, der er født den 16. juli 1865 i Refs, Hurup sogn, som søn af gaardejer Mads Nikolaj Michelsen og hustru Dorthe Marie Jensen, og han døde den 9. januar 1938 i Jelling.

Martin Madsen var gaardejer og ejendomshandler.

VII.J.1.

Dorthea Marie Madsen, født den 3. september 1896, gift med Jens Kristian Olesen Kyed, gaardejer i Hvejsel ved Jelling, et barn.

VII.J.2.

Maren Madsen, født den 9. august 1897, gift med Johan Rudolf Ruben Hansen, gaardejer paa Korskildegaard i Lillenor, 2 børn.

VII.J.3.

Mads Nikolaj Madsen, kirkebetjent i Jelling, født den 19. februar 1899, gift første gang med Hansine Kristine Birkelund Jørgensen, gift anden gang med Mary Kirstine Thomsen, 2 børn.

VII.J.4.

Jens Bisgaard Madsen, gaardejer i Godthaab i Arnborg, født den 20. juli 1901, gift med Anna Dagny Albrechtsen, 8 børn.

VII.J.5.

Martine Jensine Madsen, husassistent i Rungsted Kyst, født den 23. november 1903, ugift.

VII.J.6.

Ane Kathrine Madsen, født den 3. juli 1905, gift med Peter Vestergaard, arbejdsmand i Jelling, 2 børn.

VII.J.7.

Othilie Kirstine Madsen, født den 18. marts 1907, gift med Hans Christian Sørensen, kommunalarbejder i Fredericia, 2 børn.

VII.J.8.

Kristian Madsen, husmand i Vonge, født den 20. februar 1908, gift med Mary Kirstine Thomsen, et barn.

VII.J.9.

Karen Marie Madsen, født den 12. november 1910, gift med Jens Karl Thyregod, gaardejer paa Gedholmgaard i Hindskov ved Thyregod, 4 børn.

VII.J.10.

Helga Madsen, født den 3. august 1912, gift med Søren Kristian Laursen Frejbæk, overpostpakmester i Vejle, 3 børn.

VII.K.

Jensine Kristine Jensen Bisgaard er født den 22. januar 1876 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og hun døde den 15. april 1939 paa Rigshospitalet i København. Hun blev gift den 9. november 1900 i Vestervig med Niels Sloth, der er født den 26. maj 1875 i Barslev, Hvidbjerg sogn, som søn af gaardejer Niels Christian Christensen Sloth og hustru Maren Poulsen, og han døde den 11. november 1929 paa Hvidbjerggaard.

Jensine Kristine Jensen Bisgaard kom i en alder af 3-4 aar i pleje hos Chr. Kjærgaard og hustru i Ø. Ulsted, som senere adopterede hende. Hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Efter mandens død solgte hun gaarden og flyttede til Hvidbjerg.

Niels Sloth lærte landbrug hjemme. Ved giftermålet overtog han fødegaarden i Barslev, som han drev indtil 1916, hvor han købte Hvidbjerggaard. Foruden landbruget drev han hestehandel og senere tillige handel med ejendomme.

VII.K.1.

Chresten Kjærgaard Sloth, forpagter i Hvidbjerg, født den 31. januar 1902, ugift.

VII.K.2.

Niels Kristian Sloth, disponent i Valby, født den 21. april 1903, gift med Inger Margrethe Lykkeberg, fysioterapeut, 3 børn.

VII.K.3.

Gertrud Marie Sloth, bestyrerinde i Aarhus, født den 25. december 1904, ugift.

VII.K.4.

Mary Sloth, født den 1. maj 1906, gift med Jens Valdemar Sloth, slagtermester i Odense, 5 børn.

VII.K.5.

Jens Bisgaard Sloth, renseriejer i Upplands Västby, Sverige, født den 20. juni 1911, gift første gang med Ella Petersen, gift anden gang med Anna Lise Viklund, et barn.

VII.K.6.

Peer Odgaard Sloth, slagtermester i Odense, født den 28. august 1916, gift med Agnethe Rieland Pedersen

VII.L.

Jens Christian Jensen Bisgaard er født den 10. juni 1878 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde den 10. juli 1921 i Lemvig. Han blev gift den 5. april 1903 i Thisted med Johanne Larsen, der er født den 4. juli 1877 i Tingstrup, Thisted sogn, som datter af gaardejer og kreaturhandler Christian Larsen og hustru Christine Marie Nørgaard.

Jens Christian Jensen Bisgaard var beskæftiget ved landbruget til sit 18. aar. Han gik nu over til hotelbranchen og tjente paa Landmandshotellet i Thisted samt paa Fjerritslev Kro. Sin værnepligt aftjente han ved Infanteriet, og senere drev han gaarden Vinterly ved Thisted. Han købte herefter Hotel Royal i Thisted, som han drev i 14-15 aar, hvorefter han ½ aar havde Industrihotellet i Lemvig i forpagtning.

Johanne Larsen lærte husgerning og havde desuden en sommer et ophold paa en højskole. Fra 1921 til 1947 forpagtede hun Jernbanerestaurationsen i Thisted.

VII.L.1.

Jens Magnus Bisgaard, bogholder i San Francisco, Californien, USA, født den 25. maj 1903, ugift.

VII.L.2.

Christian Larsen Bisgaard, elektriker i San Mateo, Californien, USA, født den 7. oktober 1905, gift med Loreine.

VII.L.3.

Henry Bisgaard, elektromontør i Vancouver, Canada, født den 5. februar 1907, gift med Eileen Daisy Carey, 4 børn.

VII.L.4.

Jens Jørgen Bisgaard, assurandør i San Mateo, Californien, USA, født den 12. august 1908, gift med Eileen.

VII.L.5.

Knud Harald Bisgaard, skrivemaskineforhandler i Randers, født den 5. januar 1916, gift med Eva Vestergaard, 3 børn.

VII.M.

Elise Dusine Bisgaard er født den 18. december 1879 i Refs Bisgaard, Hurup sogn. Hun blev gift den 1. oktober 1915 i Ydby med Christian Peder Madsen Bisgaard, der er født den 28. april 1869 i Bisgaard, Øsløs sogn, som søn af gaardejer Peder Christian Madsen (Bisgaard) og hustru Sørine Jacobsdatter, og han døde den 19. november 1944 paa Dover Østergaard i Hurup. Christian Peder Madsen Bisgaard blev gift første gang den 27. juni 1902 med Mariane Thomsen Lund, der døde den 8. juli 1906 paa Dover Østergaard; i dette ægteskab var sønnen Thomas Lund Bisgaard.

Elise Dusine Bisgaard lærte husgerning og var indtil giftermålet i 10 aar husbestyrerinde ved sin tilkommende mand.

Christian Peder Madsen Bisgaard lærte landbrug og var desuden elev paa

Testrup Højskole samt paa en landbrugsskole. I 1902 købte han Dover Østergaard. Den er nu overtaget af sønnen Peder. - Christian Peder Madsen Bisgaard var i en periode medlem af sogneraadet.

VII.M.1.

Peder Bisgaard, gaardejer paa Dover Østergaard ved Hurup, født den 20. januar 1916, gift med Rita Skaarup Nielsen, 2 børn.

VII.N.

Anton Marius Jensen Bisgaard er født den 26. august 1882 i Refs Bisgaard, Hurup sogn, og han døde den 17. januar 1936 samme sted. Han blev gift den 21. oktober 1913 i Hurup med Martine Kirstine Baun, der er født den 9. februar 1884 i Refs Dalgaard, Hurup sogn, som datter af gaardejer Anders Dalgaard Baun og hustru Ane Østergaard.

Anton Marius Jensen Bisgaard lærte landbrug, hovedsagelig hjemme, og var desuden elev paa Testrup Højskole. I 1912 overtog han fødegaarden, som han drev indtil sin død.

Martine Kirstine Baun lærte husgerning og var hjemme indtil giftermålet. Efter mandens død videredrev hun gaarden med svigersønnen som bestyrer indtil denne selv overtog den i 1946.

VII.N.1.

Mary Bisgaard, født den 6. august 1914, gift med Poul Mortensen, gaardejer paa Refs Bisgaard, 5 børn.



I.G.
Søren Bisgaard Sørensen og Sara Marie
Pedersen



I.G.1.
Gjertrud M. Sørensen og Karl
Anton Peter Nicolajsen



III.B.
Søren B. Henriksen og Maren
Madsen



III.B.1.
Anders B. Henriksen og Karen M.
Mikkelsen



III.B.1.b.
Laurits Brændgaard
og Anne Grethe Bech



III.B.2.
Henriette K. Henriksen og Johs. S. Hansen





III.B.2.a.
Alfred Vestergaard Hansen og Inga H.
Nielsen



III.B.2.a.1)
John Ole Vester-
gaard Hansen



III.B.2.a.2)
Aase Birgit Vester-
gaard Hansen



III.B.4.
Karen B. Henriksen og Laurits
Pedersen



III.B.4.b.
Anna Marie B. Pedersen og Karl
M. Bech



III.B.4.d.1)
Tage B. Sørensen og Kristine
Marie Bundgaard



III.B.4.e.
Sørine H.B. Pedersen og Arnold
M. Røge



III.B.4.e.1)
Grethe E. Røge og Anders Pedersen



III.B.8.a.1)
Karin B. Hansen og Per Aagaard
Hansen



III.F.1.
Jens M. Henriksen og Anna K.
Bak



III.F.1.b.
Gravers B. Henriksen og Eva L. Nordestgaard



III.F.1.b.1)
Birgit B. Kvinesdal
og Steen M. Hansen



III.F.1.e.
Ruth B. Henriksen og Knud Erik Hagsten-Nielsen





III.F.1.f.
Kirsten M.B. Henriksen og Erik
Frimodt Pedersen



III.F.2.
Mejner M. Henriksen og Ottomine
Hvidberg



III.F.2.a.
Johs. H. Henriksen og Agnes Møl
Christensen



III.F.3.
Karen Agnes Henriksen og Ole
Karl Jessen



III.F.5.
Karl E.M. Henriksen og Agnes P.N.
Agergaard



III.F.5.b.
Astrid A. Henriksen
og Folmer Hansen



III.F.5.b.1)
Birgit Hansen og Nils
Lohman Andersen



III.F.5.b.3)
Anette Hansen og
Peder Andr. Mad-
sen



VI.A.
Søren B. Christensen og Ane
Margr. Nielsen



VI.A.1.
Jens Kr. Kristensen
og Marie Larsen



VI.A.1.a.
Anna Margr. Bisgaard og Anton
Sloth



VI.A.1.b.
Gerda Bisgaard og
Svend K. Mikkelsen



VI.A.1.b.2)
John K. Mikkelsen og
Lissi Mortensen



VI.A.2.
Johan Peter B. Kristensen og
Birgitte M. Jensen



VI.A.2.a.
Margrethe Bisgaard
og Niels Kr. Sejrup



VI.A.2.a.1)
Lisbeth B. Sejrup
og Simon Georg
Simonsen



VI.A.2.a.2)
Inge B. Sejrup og
Peter H. Thomsen



VI.B.
Karen B. Christensen og Poul Chr. Christensen



VI.B.
Ægteparret med børn (1904)



VI.B.
Hjemmet i Gundtoft



VI.B.
Døtrene (VI.B.6., 7, 8, 11
og 14)



VI.B.1.
Anna Margr. Chri-
stensen (1911)



VI.B.2.
Jens Chr. Chri-
stensen (ca. 1908)



VI.B.2.
Jens Chr. Christensens butik i
North Dakota

N.B. Skulde det vise sig, at de i denne Kontrakt nævnte Passagerer have afgrivet falske Attester eller skjult Noget, der kunde virke skadeligt med Hensyn til deres Antagelse til Befordring, da blive de ikke befordrede og det betalte Passagerebøje betales ikke tilbage.

AMERICAN LINE

Passager-Kontrakt

C No. 10021

mellem
JOACHIM PRAHL, American Linien's General Agent for Danmark.
 og nedenanførte Passager angaaende Befordring
 fra **Copenhagen** til *New York*.



Passagerens fulde Navn	Fødested	Alder	Livs-tilfng	Sidste Opholdssted
<i>Jens Christian Christensen</i>	<i>Herrup</i>	<i>17</i>	<i>Landmand</i>	<i>Herrup Thisted Amt</i>



Jeg undertegnede

I the undersigned

JOACHIM PRAHL

paatager mig herved at befordre med Dampskib og Jernbane ovennævnte Passager fra Afgang- til Bestemmelsesstedet for den Sum *Sixty* Kroner — Öre dansk Rigmønt, som ere erlagte og hvorfor herved gives Kvittering.

do hereby engage to forward by Steamship and railroad the abovenamed passenger from the place of departure to the place of destination for the Sum of *Sixty* Kroner Öre Danish Rigmoney, which are paid and for which receipt is hereby given.

Reisen skal ske saaledes:

Fra Afgangsteden den *22 Februar* med Dampskib til Parkeston eller anden engelsk Østkysthavn.

The passage is to be effected as follows:
 From the place of departure on the *February 22* by steamer to Parkeston or other British East coast port.

Fra Landingsstedet med det første senest tolv Timer efter *7.12* af den afgaende Jernbanetog til Southampton.

From the place of landing by the first leaving train, at the latest twelve hours after the custom house examination to Southampton.

Fra Southampton med American Linien's Dampskib *St. Paul* i Mellemdækket til New York *og derfra med* til Bestemmelsesstedet.

From Southampton by American Line S. S. *St. Paul* in the steerage to New York *and from there by* to the place of destination.

I ovennævnte Betaling er indbefattet:

Mellemdæksplads i Skibene og 3de Klasse Vogn paa Jernbanerne. Befordring af Gods, nemlig: for Mellemdækspassagerer 10 Cubikfod ombord i Skibene, 65 Kilo paa Jernbanerne. Halvdelen for et Barn over et Aar. Forsvarlig Kost i tilberedt Stand paa Mellemstationerne i England og ombord i Skibene til Landingsstedet i Amerika Lægehjælp og Medicin under Overreisen fra Europa til Landingsstedet.

In the above payment is included:
 Steerage place in the vessels and third class wagons on the railroads. Forwarding of luggage, viz. for Steerage passengers 10 cubic feet on board the vessels, 65 Kilo on the railroads. The moiety for a child over one year. Good and sufficient fare in cooked state on the intermediate stations in England and on board the vessels to the place of landing in America. Medical attendance and medicine during the voyage from Europe to the place of landing.

Hvis det til Passagerens Befordring bestemte Skib ved Ulykkestilfælde eller anden indtrædende Hændelse forhindres fra at fullføre Reisen, bliver Passagereren at befordre videre med et andet ligesaa godt Skib inden fjorten Dage; iker dette ikke, skal han være berettiget til at erholde det hele af ham ifølge denne Kontrakt erlagte Beløb tilbage. Under foranførte Frist tilkommer der Passageren frit Logi og Kost.

If the vessel, by which the Passenger is to be forwarded, should by any accident or chance be prevented from accomplishing the voyage, the Emigrant ought to be forwarded by a ship as good as the former within fourteen days; should this not be done, he has a right to claim the restitution of the whole amount paid by him according to this contract. During the above mentioned time the Passenger must be provided with free board and lodging.

Klager over Misligholdelse af denne Kontrakt maa anmeldes for den nærmeste danske Konsul, der, forsaavidt Sagen ikke ved hans Mellemkomst i Mindelighed kan forliges efter austruillet Undersøgelse vil have at gjøre Indberetning til den kgl. danske Regjering, hvorefter Sagen vil blive afgjort af Justitsministeren, og den Erstatning, der maatte tilkomme Passageren, blive udredt af den af Undertegnede stillede Kaution.

Complaints of nonfulfilment of this Contract must be communicated to the nearest Danish Consul, who, in case the complaint can not be settled in an amicable way by his interference, after making due examination will have to report the matter to the Royal Danish Government, after which the case will be settled by the Minister of Justice, and any compensation, due to the Passenger, taken from the security deposited by the undersigned.

Passageren maa passe vel paa denne Kontrakt, og ikke give den fra sig for efter endt Reise.

The Passenger should carefully keep this contract, and not deliver it up till after the end of the voyage.

Betalt
 Gebyr og Stempel
 2 Kroner.

Copenhagen, den *17 Februar* 1905

Forevist og befunden at fyldestgjøre Bestemmelserne i Lov af 1ste Maj 1868 § 8.

Copenhagen Politikammer, den *17 Februar*
 for Politidirektøren

1905

Steffens

VI.B.2.
 Jens Chr. Christensens 60 kr.'s billet til USA (1905)



VI.B.4.a.
Tage Sloth og Kristine Troelsgaard



VI.B.4.a.1)
Mette Troelsgaard
Sloth og Ole Jensen



VI.B.3.
Kristen Kristensen,
fotograferet under
besøg i Danmark 1922



VI.B.4.
Else Marie Christensen
og Jens Peter Sloth



VI.B.4.
Ægteparret med familie



VI.B.4.d.
Chr. Martin Sloth og Agnes Margr.
Thomsen



VI.B.4.h.
Valdemar Sloth og Aliss Margit
Jensen



VI.B.7.
Johanne Christensen med søster
Elses 3 ældste børn



VI.B.8.
Maren Kirstine Christensen og
Kr. Kristensen



VI.B.8.b.3)
Ruth G. Kristensen og
Jean Andersen



VI.B.8.d.
Henry Christensen og Jørgine K.
Poulsen



VI.B.10.
Marie E. Christensen og Anders
Chr. Laustsen



VI.B.13.
Aksel E. Christensen og Esther
K. Olsen



VI.B.13.c.
Elly Christensen og
Theodor Møller



VI.B.13.c.1)
Jon Birger Chri-
stensen og Ellen
Bjerregaard



VI.B.13.e.
Johs. Christensen og Karen
Andreassen



VI.B.13.h.
Kaj Christensen og Ingrid
Irene Olesen



VI.B.13.j.
Børge Christensen og Martha
Andersen



VI.C.
Marie N. Christensen og Martin
Kalleisen



VI.C.2.
Ellen Marie Kalleisen og Karl Kr.
M. Bargmann



VI.C.2.b.
Christa K. Bargmann og Jørgen N.
Juhl



VI.C.2.b.1)
Karsten Juhl og Karen Kubiak



VI.C.2.b.2)
Leif Juhl og Elin Tanghus



VI.C.3.
Jens Kr. Kallesen og Marie Madsen



VI.C.6.
Agnes J.M. Kallesen og Johan
Ahrndt



VI.C.6.b.
Aase Ahrndt og Frede B. Nielsen



VI.C.7.e.
Keld Eigil Bredvig

Supplement
til bogens
efterkommeroversigt

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, saalænge slægtens medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermal og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærværende slægtsbog er da ogsaa kun ført up-to-date og vil i løbet af faa aar blive mangelfuld, saafremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhaanden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke saa meget for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens tekst.

Supplement til bogens efterkommeroversigt.

III.F.1.f.1)

Susanne Frimodt Pedersen gik i skole i Aabybro og i Højer samt i Tønder, hvor hun i 1975 bestod studentereksamen. I 7 måneder arbejdede hun nu paa en kostskole i England, hvorefter hun var elev paa Vraa Højskole.

III.F.1.f.2)

Lone Frimodt Pedersen har gaaet i skole i Aabybro og Højer. Hun er nu elev paa Tønder Statsskole og forventer at bestaa studentereksamen i 1977.





Søren Jørgen Bisgaard
 † 1761 † 1815

Karen Henriksdatter
 † 1788 † 1865

1815

1885

1896

1895

1892

1816

1851

1854

1857

1862

1865

13 Søren J. Christensen
 12 Søren J. Christensen
 11 Søren J. Christensen
 10 Søren J. Christensen
 9 Søren J. Christensen
 8 Søren J. Christensen
 7 Søren J. Christensen
 6 Søren J. Christensen
 5 Søren J. Christensen
 4 Søren J. Christensen
 3 Søren J. Christensen
 2 Søren J. Christensen
 1 Søren J. Christensen
 14 Søren J. Christensen
 15 Søren J. Christensen
 16 Søren J. Christensen
 17 Søren J. Christensen
 18 Søren J. Christensen
 19 Søren J. Christensen
 20 Søren J. Christensen
 21 Søren J. Christensen
 22 Søren J. Christensen
 23 Søren J. Christensen
 24 Søren J. Christensen
 25 Søren J. Christensen
 26 Søren J. Christensen
 27 Søren J. Christensen
 28 Søren J. Christensen
 29 Søren J. Christensen
 30 Søren J. Christensen
 31 Søren J. Christensen
 32 Søren J. Christensen
 33 Søren J. Christensen
 34 Søren J. Christensen
 35 Søren J. Christensen
 36 Søren J. Christensen
 37 Søren J. Christensen
 38 Søren J. Christensen
 39 Søren J. Christensen
 40 Søren J. Christensen
 41 Søren J. Christensen
 42 Søren J. Christensen
 43 Søren J. Christensen
 44 Søren J. Christensen
 45 Søren J. Christensen
 46 Søren J. Christensen
 47 Søren J. Christensen
 48 Søren J. Christensen
 49 Søren J. Christensen
 50 Søren J. Christensen
 51 Søren J. Christensen
 52 Søren J. Christensen
 53 Søren J. Christensen
 54 Søren J. Christensen
 55 Søren J. Christensen
 56 Søren J. Christensen
 57 Søren J. Christensen
 58 Søren J. Christensen
 59 Søren J. Christensen
 60 Søren J. Christensen
 61 Søren J. Christensen
 62 Søren J. Christensen
 63 Søren J. Christensen
 64 Søren J. Christensen
 65 Søren J. Christensen
 66 Søren J. Christensen
 67 Søren J. Christensen
 68 Søren J. Christensen
 69 Søren J. Christensen
 70 Søren J. Christensen
 71 Søren J. Christensen
 72 Søren J. Christensen
 73 Søren J. Christensen
 74 Søren J. Christensen
 75 Søren J. Christensen
 76 Søren J. Christensen
 77 Søren J. Christensen
 78 Søren J. Christensen
 79 Søren J. Christensen
 80 Søren J. Christensen
 81 Søren J. Christensen
 82 Søren J. Christensen
 83 Søren J. Christensen
 84 Søren J. Christensen
 85 Søren J. Christensen
 86 Søren J. Christensen
 87 Søren J. Christensen
 88 Søren J. Christensen
 89 Søren J. Christensen
 90 Søren J. Christensen
 91 Søren J. Christensen
 92 Søren J. Christensen
 93 Søren J. Christensen
 94 Søren J. Christensen
 95 Søren J. Christensen
 96 Søren J. Christensen
 97 Søren J. Christensen
 98 Søren J. Christensen
 99 Søren J. Christensen
 100 Søren J. Christensen



Søren Jensen Bisgaard
 * 1792 † 1857

∞ 1815

Karen Henriksdatter
 * 1788 † 1865

Gjertrud Marie
 Sprunsdatter
 * 1816 † 1854

A drøgtat dreng
 * 1840

B drøgtat dreng
 * 1841

C Peder Sprunsen
 * 1842

D Mette M. C. Sprunsen
 * 1843

E Karen B. Sprunsen
 * 1845

F Peder Sprunsen
 * 1849

Søren Pedersen
 * 1811 † 1825

Søren Rasmussen
 * 1818 † 1879

Gjertrud M. C. Sprunsen
 * 1843

Karen B. Sprunsen
 * 1845

Peder Sprunsen
 * 1849

Søren M. Sprunsen
 * 1851

Gjertrud M. Sprunsen
 * 1851

Karl R. P. Rasmussen
 * 1851

Jørgen C. M. Thorsager
 * 1851

Gjertrud M. Rasmussen
 * 1851

Karl R. P. Rasmussen
 * 1851

Jørgen C. M. Thorsager
 * 1851

Gjertrud M. Rasmussen
 * 1851

Karl R. P. Rasmussen
 * 1851

Jørgen C. M. Thorsager
 * 1851

Maren Madsen
 * 1856

∞ 30 1892

Bine Kristensen
 * 1850 † 1889

Bine M. B. Rasmussen
 * 1849 † 1886

Søren R. Henriksen
 * 1848 † 1914

∞ 1871

Bine M. B. Rasmussen
 * 1849 † 1886

Søren R. Henriksen
 * 1848 † 1914

Karen Henriksdatter
 * 1812 † 1892

Anders B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Karen M. Henriksen
 * 1812 † 1892

Jørgen C. M. Thorsager
 * 1812 † 1892

Johannes S. Thorsager
 * 1812 † 1892

Mette M. Henriksen
 * 1812 † 1892

Karen B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Mads R. Henriksen
 * 1812 † 1892

Mads R. Henriksen
 * 1812 † 1892

Bine M. B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Anders B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Jørgen C. M. Thorsager
 * 1812 † 1892

Johannes S. Thorsager
 * 1812 † 1892

Mette M. Henriksen
 * 1812 † 1892

Karen B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Maren Madsen
 * 1856

Anders B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Karen M. Henriksen
 * 1812 † 1892

Jørgen C. M. Thorsager
 * 1812 † 1892

Johannes S. Thorsager
 * 1812 † 1892

Mette M. Henriksen
 * 1812 † 1892

Karen B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Mads R. Henriksen
 * 1812 † 1892

Mads R. Henriksen
 * 1812 † 1892

Bine M. B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Anders B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Jørgen C. M. Thorsager
 * 1812 † 1892

Johannes S. Thorsager
 * 1812 † 1892

Mette M. Henriksen
 * 1812 † 1892

Karen B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Mads R. Henriksen
 * 1812 † 1892

Mads R. Henriksen
 * 1812 † 1892

Bine M. B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Anders B. Henriksen
 * 1812 † 1892

Jørgen C. M. Thorsager
 * 1812 † 1892

Johannes S. Thorsager
 * 1812 † 1892

Mette M. Henriksen
 * 1812 † 1892

Karen B. Henriksen
 * 1812 † 1892

