



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

ANETAVLE
FOR
CATHRINE KELLER FØDT GRAAE
(1833-1906)



Anetavle

for

Cathrine Keller født Graae
(1833-1906)

Slægten Graae er medtaget i Våbenførende Slægter i Danmark, 1946, s. 205-06, med følgende våbenbeskrivelse: Skjoldet sølv, deri en sekstakket rød stjerne over en liggende opadvendt rød måne. Hjelmen er kronet. Hjelmmerke: To sølv-strudsfjer, hvorimellem en rød strudsfjer. Hjelmklæde: Indvendig sølv, udvendig rødt. Dette våben er gengivet i guldpræg på bindets forside efter tegning af Fr. Britze.

De fleste af slægtens medlemmer fører dog et andet våben: Skjoldet blå, deri en regnbue af sølv, rødt og guld, ledsaget af tre sekstakkede guld-stjerner. Hjelmmerke: To vesselhorn, vekselvis delt af guld og blå. Hjelmklæde: Indvendig guld, udvendig blå. Da Cathrine Graaes nevø, departementschef Frederik Graae (1875 - 1948) i 1946 hædredes med Storkors af Dannebrog, var det dette våben, der blev ophængt i Frederiksborg Slotskirke. (Kopi venligst stillet til rådighed af Ordenskapitlet).

*Mr. Christian Frederik Anton Hasting Gravé,
 forfatteren til De parlamentariske Hæfters udsmykkede bind.*

Taanet

*Indsendt den 21. September 1846.
 Tilsvarende afgivet den 26. September 1846.*

Den Kongel. DOM: C. FREDERIK A. H. GRAVE - DIE XXI. SEPTEMBRIS AN. MCMLVI



A. Carl

Franz Pedvig

ISBN 87 88742 97 0 (ib.)

ANETAVLE for CATHRINE KELLER født GRAAE (1833-1906)

Af Aage Heiken

© Copyright 1997: Forfatteren og

Dansk Historisk Håndbogsforlag

Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for fotokopiering eller anden mangfoldiggørelse af denne bog - helt eller delvist - i et eller flere eksemplarer, til pædagogisk, merkantilt eller andet formål, forbydes i henhold til gældende danske ophavsretslove. Værket kan frit citeres i forbindelse med en anmeldelse eller omtale, jfr. medielovens bestemmelser herom.

DBK-bogdistribution nr. 88742970

Forfatterens Adresse:

Aage Heiken

Trondhemsgade 3

DK-2100 København Ø

Udgivet af:

Dansk Historisk Håndbogsforlag,

Tordenskjold Forlag ApS

Buddingevej 87A

DK-2800 Lyngby

Tlf. 45 93 48 00

ANETAVLE

for

CATHRINE KELLER
FØDT GRAAE
(1833 - 1906)

ved

Aage Heiken

Dansk Historisk Håndbogsforlag

Kærligst tilegnet

Benny Keller



Cathrine Keller født Graae

Indhold

Forord	9
Indledning	11
Anetavle	21
Efterskrift	207
Forkortelser	208
Noter og henvisninger	209
Personregister	229

Forord

Ved den afsluttende gennemgang af manuskriptet slår det mig med bekymring i hvor ringe grad, det er lykkedes mig at finde udtryk for den begejstring og optimisme Cathrine og Johan Keller og alle deres medarbejdere, som virkelig var tidens store pionerer på forsorgsområdet, nærrede for den opgave, de frivilligt havde påtaget sig. Jeg har også forsømt at betone den medfølelse og respekt, hvormed de omfattede hver enkelt elev. Jeg må i det hele taget beklage, at jeg ikke i højere grad, end tilfældet er, har kunnet fordybe mig i deres livs mange medrivende detaljer. Flere fagfolk har imidlertid interesseret sig for denne epoke, og det er med glæde, jeg har kunnet henvise til den efterhånden ganske fyldige litteratur med yderligere referencer, der findes om emnet.

Hvad den genealogiske del af stoffet angår, har jeg nydt godt af tidligere tiders stamtavleudgivelser og artikler vedrørende de i familien Graae indgiftede slægter. I den sidste halve snes år er der desuden udkommet en række store slægtshistoriske værker af bl. a. Anton Blaabjerg og Carl Langholz, som har været af stor betydning for resultatet af arbejdet. En særlig tak skylder jeg imidlertid Fritz Schönwandt, der har stillet både nye oplysninger og fotografisk bevismateriale vedrørende slægten Bang til min rådighed.

Med hensyn til de arkivaliske undersøgelser har jeg, som det fremgår af noterne, fået værdifulde oplysninger fra mange sider. Jeg takker for al denne hjælp uden hvilken, jeg aldrig ville have kunnet gennemføre undersøgelsen, som jeg tilskyndet af Aage Bonde (†) påbegyndte omkring 1984, mens jeg endnu var bosat i Bruxelles. I de sidste år har navnlig Bodil Clausen været mig behjælpelig med granskningen af mange kirkebogsindførsler. De mange samtaler med hende har været mig til uvurderlig inspiration. Hendes datter, Hanne Wolff, har overført mit delvis håndskrevne manuskript til computer, for hvilket jeg er hende stor tak skyldig.

Jeg har i vid udstrækning foretrukket at citere frem for at oversætte, omformulere og omstrukturere teksterne, og citaterne er fortrinsvis på originalsproget. Derved håber jeg at have bevaret noget af den særlige atmosfære, der rummes i mange af de både trykte og utrykte kilder, jeg har benyttet.

For at lette brugen af bogen, afsluttes den med et personregister, som omfatter samtlige nævnte slægtninge samt enkelte andre personer, der er omtalt i teksten.

VELUX FONDEN AF 1981

*takkes hjerteligt for
produktionsstøtte
til udgivelsen*

Indledning

Ved indkørslen til Lillemosegård i Gladsaxe kommune er der rejst en stor mindesten. Indskriften på denne sten lyder således: "De Kellerske Aandssvage-anstalter grundlagt 1865 af Johan Keller blev ved hans enke Cathrine Keller's gave til selvejende stiftelse den 1. oktober 1895."

På stenens bagside er der indsat en metalplade, hvori følgende er indgraveret: "Københavns Amts Social-og Sundhedsforvaltning. Inspektoratet. Den 15. juni 1993 navngaves institutionerne Camillehusene, Cathrinegården, Dalgården, Firkløveret, Furesøhøj, Højmosen, Lyngtoften, Mosekæret, Skovhusene, Sognehøj, Solsikken." - Ved samme festligholdte lejlighed blev to veje indviet: Kellersvej og Bank-Mikkelsens Vej. Til Kellersvej er der indkørsel fra Buddingevej, mens Bank-Mikkelsens Vej fører fra Kellersvej gennem Vangedehuse til Sognevej.

Den i ovenstående indskrifter nævnte Cathrine er identisk med den Cathrine Elisabeth Deborah Graae, der blev født den 5. oktober 1833 i Tranekær præstegård som datter af sognepræst for Tranekær og Tullebølle menigheder, senere tillige provst for Langeland Christian Graae og hustru Anne Marie Andersen. Som det vil ses i det følgende, var hun opkaldt efter sin mormor Cathrine Gundersen, der i en ung alder var død på Rosengård ved Ringsted 1824, og iøvrigt navngivet efter sin mors farmor Elisabeth Baadh og sin mors mormor Debora Schütt, begge døde 1835.

Cathrine Graae udviklede sig til en smuk og begavet ung pige, og hun fik lov til at følge sine egne ønsker, da hun skulle udse sig en livsledsager. Det blev den 26-årige teologiske kandidat Johan Keller, til hvem hun blev viet den 30. marts 1856 i Tranekær. Han var søn af fængselsinspektør i København, senere etatsråd Christian Keller og hustru Sophie Pers. Hans sympati med samfundets dårligst stillede var tidligt blevet vakt, og straks før ægteskabets

indgåelse havde han overtaget ledelsen af en lille privat døveskole for såkaldte uegentlige døvstumme (tunghøre og døvblevne) oprettet 1850 af H. W. Dahlerup. Den 1. april 1856 påbegyndtes officielt virksomheden i Østergade 72 i København med 7 elever. Unægtelig en beskeden begyndelse. Han måtte faktisk et par år fortsætte sin hidtidige beskæftigelse som kommunal timelærer ved siden af sit nye arbejde. Men ved hans død havde virksomheden udviklet sig og forgrenet sig til en række forskellige institutioner med henved 500 handicappede elever. Det blev dette arbejde ved sin mands side, der, sammen med opdragelsen af en egen børneflokk på 4 drenge og 3 piger, kom til at udgøre hovedindholdet i Cathrine Kellers liv. Efterhånden skulle store krav komme til at stilles til hendes styrke i en den gang usædvanlig sags tjeneste.

I begyndelsen var problemet dog overhovedet at tiltrække sig opmærksomhed, skønt behovet var så overvældende stort. Men Johan Keller henvendte sig til pressen. Den fascineredes af hans udstråling og åbnede sine spalter for ham. Hans stil var indtrængende og overbevisende. Gennem hans åbenbare engagement i døvstummesagen fik både hans skriftlige og personlige fremtræden en betydelig gennemslagskraft.

Det kgl. Døvstummeinstitut, som var oprettet allerede 1807, underviste efter tegnmetoden, som Keller frygtede i overvejende grad ville indskrænke sig til en forbedring af den indbyrdes kommunikation mellem de døve, mens han håbede og troede, at talemetoden effektivt kunne blive af værdi også i familie- og arbejdslivet. Efter en inspirerende studierejse til Tyskland 1859, hvor han især tog indtryk af døvelæreren F. M. Hill i Weissenfels, gik han yderligere ind for talemetoden, som de begge desuden fandt bedst egnet for de fleste døvstumme. I fagtidsskrifter og aviser beskrev han metodens fordele, og fra 1860 fik skolen statsstøtte i form af fripladser, hvis antal voksede i takt med elevtallet. Den hastige vækst medførte, at skolen måtte skifte lokaler. I 1859 flyttede den til Bredgade 162, i 1865 til en baggård i St. Kongensgade 59. Dog forblev skolen - Døvstummeskolen grundet på Talemetoden, som

den officielt hed - heller ikke længe her, for elevtallet fortsatte med at stige. Endelig i 1869 flyttede Johan Keller ud på Nørrebro, i en ny, i sunde, frie omgivelser (!) beliggende bygning, Baggensengade 4. Da var skolen blevet officielt anerkendt som skole for uegentlige døvstumme. De egentlige døvstumme henvistes til Det kgl. Døvstummeinstitut. Denne deling fandt sted ved ministeriel resolution 1867.

Det var karakteristisk for Johan Keller, at han blev ved at interessere sig for elevernes videre skæbne i samfundet. I 1863 - 64 udgav han Nordiske Blade for døvstumme, og 1869 fik han stiftet Forening til Fremme af den døvstumme Piges Selverhverv.

I hans skolevirksomhed hændte det ikke så sjældent, at han fik henvist børn, der hverken var døve eller tunghøre, men ved nærmere undersøgelse viste sig at være mentalt retarderede. I begyndelsen remitteredes disse børn, men pludselig indså han, hvilken mægtig opgave der her lå og ventede på ham. Den havde ligesom meldt sig af sig selv. Den 1. september 1865 oprettede han derfor side om side med døveskolen en skole for udviklingsegnede åndssvage. Denne skole blev allerede 1867 en selvstændig anstalt, som iøvrigt senere måtte opdeles. Således blev grunden til Den Kellerske Åndssvageanstalt lagt. I 1873 blev ikke færre end 102 børn undervist på anstalten, i 1879 var antallet steget til 170. Og der blev opnået betydelige resultater.

I flere år havde det været hans ønske at få oprettet et asyl for "uhelbredeligt åndssvage". Samfundets allerhårdest ramte gruppe. Mange af dem bortgemte på lofter og i stalde. Hans tanker vakte sympati i befolkningen, og efterhånden også i regeringen. Et lovforslag om lån og statsstøtte til dette formål blev vedtaget i Rigsdagen den 24. maj 1879. Asylet kunne året efter åbnes på ejendommen Karens Minde i Hvidovre. Hele skolekomplekset kaldtes nu De Kellerske Anstalter.

Den kraftige ekspansion af virksomheden havde anspændt dens økonomi til det yderste, og Johan Keller havde følt sig hårdt presset. Med vedtagelsen af lovforslaget forbedredes situationen, så

han for første gang i mange år fik tid til at slappe lidt af. Dog ikke mere end at han samme år tog initiativ til at oprette Arbejdshjemmet for døvstumme Piger med uddannelse i husligt arbejde og med senere anbringelse i erhvervslivet for øje.

Men en større opgave trængte sig stadig på. Under sit arbejde med de åndssvage var han blevet klar over, at mange af dem på trods af deres mentale handicap havde ganske god arbejdsevne, som burde kunne udnyttes af samfundet og komme dem selv til gavn. Han opnåede en mindre bevilling til forsøg med åndssvages anbringelse i praktisk virksomhed. Forsøget faldt i hvert fald så positivt ud, at han besluttede at oprette et landbrugshjem for arbejdsføre mænd, der kunne oplæres i landbrug, havebrug og værkstedsarbejde. Et forslag blev forelagt Rigsdagen 1882, men det blev henlagt i udvalg og kom - til Kellers store skuffelse - ikke til beslutning.

Udover sin lærergerning og sit administrative og organisatoriske arbejde havde han skrevet artikler og lærebøger samt deltaget i møder og flere udvalg. Han deltog også i den ministerielle kommission af 1876 vedrørende åndssvagesagen. I 1869 havde han fremlagt pjecen Om Idiotsagen, der dannede grundlag for kommissionsbetænkningen: Indførelse af almindelig skoletvang; anbringelse af de udviklingsdygtige personer i skoler og arbejdsanstalter, de svageste i asyler og i familiepleje på det offentliges bekostning.

Men pludselig så Cathrine Keller, at hendes mand var ved at være udslidt. For at skaffe ham hårdt tiltrængt ro og hvile flyttede familien ud til den kort tid forinden ved lejemål erhvervede Villa Mottlau på Nørrebros Runddel. Herfra gik han ture i omegnen. På en af disse ture fik han et apoplektisk anfald og blev bragt hjem. En kur i Wiesbaden sammen med sin hustru blev planlagt, men den 20. maj 1884 om aftenen døde Johan Keller.

Tabet var stort, og sorgen forplantede sig fra hans enke til børnene og den øvrige familie samt til de mange medarbejdere og venner, han havde haft. De havde alle støttet ham entusiastisk og på

allerbedste måde. De satte nu over ham en smuk mindesten på Assistentens Kirkegård.

Men også under udførelse af sin gerning modtog han talrige beviser på, hvor stor pris man satte på hans virksomhed. Han blev således udset til præsident for det skandinaviske abnormskolemøde i Stockholm 1876 og samme år tildelt den svenske nordstjerneorden. Året forinden havde han modtaget det danske ridderkors og i 1878 blev han udnævnt til titulær professor. Endelig indvalgte han til medlem af borgerrepræsentationen 1883.

Ved sin mands død stod Cathrine Keller nu som ejer af de Kellerske institutioner og som den, der hæftede for de af staten modtagne lån. I samråd med familie og ansatte besluttede hun, at hendes afdøde mands bror, forstander, cand. jur. Emil Keller, skulle stå i spidsen for døveskolerne, mens hendes søn, læge Christian Keller, skulle overtage ledelsen af åndssvageanstalterne.

Forudsætningerne for de to mænd var ganske forskellige.

Emil Keller, der med stor dygtighed havde støttet sin bror ved opbygningen af institutionerne, var gift med operasanger ved Det kgl. Teater Sophie Keller (f. Rung) og nærmede sig de halvtreds. Han var dybt engageret i døvesagen, men i det lange løb viste det sig svært at holde trit med de forbedringer, der heldigvis efterhånden fandt sted indenfor den statsligt administrerede døveundervisning. I 1888 blev der nedsat en kommission med det formål at overveje nye foranstaltninger på området. En betænkning kom 1889.

Efter forhandling bestemtes det, at de Kellerske døveskoler skulle overgå til staten og nye skolebygninger opføres for de uegentlige og de åndssvage døvstumme. I 1891 indviedes Den kgl. Døvstummeskole i Nyborg. Problemet med de åndssvage døve blev først løst 1894. Emil Keller var direktør for Arbejdshjemmet for døvstumme Piger til 1890. Han døde 1896. En af Cathrine Kellers yngre sønner, Hjalmar Keller, var ved faderens død netop begyndt at studere jura og underviste samtidigt ved Døvstummeskolen grundet på Talemotoden. Ved Den kgl. Døvstummeskoles åbning i Nyborg

1891 blev han udnævnt til inspektør dér, senere blev han forstander ved Det kgl. Døvtummeinstitut i Fredericia.

For den kun 25-årige Christian Keller blev tiden efter faderens død også vanskelig, men det lykkedes ham i forbløffende grad at videreføre Johan Kellers tanker og ideer vedrørende åndssvageforsorgen i landet. Ja, han påvirkede hele udviklingen. Han stod også usædvanligt godt rustet til opgaven. Under sine medicinske studier havde han nøje fulgt faderens virksomhed og undervist åndssvage børn på alle stadier. Han havde desuden efter sin eksamen været ansat ved Vordingborg Sindssygeanstalt og Det kgl. Frederiks Hospital. Her afbrød han nu sin hospitalstjeneste og nedsatte sig som praktiserende læge på Nørrebro, hvilket han følte var nødvendigt for at sikre sin nyetablerede families eksistensgrundlag. Derefter kastede han sig over åndssvageinstitutionernes stadigt voksende behov for tidssvarende lokaler. Allerede i 1884 anbefalede han sin mor at skride til åbning af den planlagte Undervisningsanstalt for særlig abnorme Børn, beliggende i Meinungsgade 6.

En afdeling for åndeligt udviklingsegnede børn var kort før faderens død blevet oprettet i ejendommen Solitude i Bangertsgade 9, ligeledes på Nørrebro. Denne udvidedes nu med en fra hovedanstalten adskilt forsøgsafdeling.

I 1885 åbnedes en lille anstaltsafdeling under navnet Hjemmet for åndssvage og epileptiske Småbørn i Villa Mottlau. Året efter lejedes en nybygget villa i nærheden af Karens Minde til samme formål. Villaen fik navnet Popina.

Som allerede omtalt havde Johan Keller været langt fremme i sine pædagogiske planer om at skabe en institution for arbejdsføre mænd, som kunne oplæres i praktisk arbejde. Cathrine Keller ønskede meget, at disse planer skulle virkeliggøres, og i 1885 fandt Christian Keller en mindre, forfalden landbrugsejendom, beliggende mellem Buddinge og Lyngby i Gladsaxe sogn. Det var Lillemosegård. Denne gård købte Cathrine Keller for egne midler den 28. juni 1886. Efter en foreløbig istandsættelse af stuehuset overflyt-

tedes samme år seks mænd fra et midlertidigt indrettet kurvemageri i lejede lokaler på Jagtvej 49 til Lillemosegård. Efter yderligere forbedringer udgjorde det totale antal beboere ved årets udgang 28. Da behovet for institutionspladser var enormt stort og stadig stigende påbegyndtes meget snart opførelsen af en ny bygning efter tegning af arkitekt Vilhelm Klein. Den financieredes dels af egne midler, dels ved hjælp og midler stillet til rådighed af private, men der måtte også søges lån. Det blev en efter tidens forhold flot bygning med plads til over 60 personer. Den kunne tages i brug 1887.

Endelig, i begyndelsen af 1889, blev skridtet fra projekt til virkelighed taget fuldt ud med oprettelsen af Arbejdshjem for voksne åndssvage Piger i Lille Godthåb, en i nærheden af Fuglebakken beliggende villa, som lejedes. Bygningen viste sig hurtigt at være for lille, og allerede i 1892 flyttedes afdelingen til Gammelmosehus. Denne ejendom var beliggende ved siden af Lillemosegård og erhvervedes ved køb. Ved opførelse af en ny hovedbygning og nødvendige ombygninger skaffedes der plads til omkring 40 kvinder.

Det blev efterhånden åbenbart for enhver, at det sociale problem med landets mentalt retarderede af alle grader var langt større end nogen havde forestillet sig. 1888 havde ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet da også nedsat en kommission, der skulle overveje den fremtidige udvikling af dansk åndssvageforsorg. Christian Keller blev et aktivt medlem af et udvalg under kommissionen, og da denne 1891 afgav betænkning, stod det klart, at han ville foretrække, at staten overtog De Kellerske Åndssvageanstalter. Han lod sig her lede af sine humanitære forestillinger. Udvalgsmedlemmerne var imidlertid ængstelige for de betydelige udgifter, en statslig overtagelse ville medføre, og en afgørelse trak ud. Det var i denne periode, Gammelmosehus etableredes. Desuden overflyttedes i 1893 skolens forsøgsafdeling til den tidligere Kellerske døvstummeanstalt i Baldersgade. Herved opnåedes der en væsentlig forbedring for eleverne. I, som det skulle vise sig, aller- sidste øjeblik oprettedes en midlertidig asyldeling i Villa Tertia på

Frederiksberg for 20 åndssvage drenge, der var kommet i klemme på grund af pladsmangel.

Organisatorisk skete der i disse år det, at Cathrine Kellers onkel, Octavius Hermann Andersen, afløstes som inspektør på Karens Minde af hendes bror, cand. jur. Gustav Adolph Graae, og den tidligere omtalte Undervisningsanstalt for særlig abnorme Børn i Meinungsgade blev nedlagt. Cathrine Kellers ældste søn, Sophus Keller, havde været inspektør ved denne anstalt og hans hustru en højt anskrevet plejemor. Sophus Keller fortsatte sin oprindelig planlagte karriere ved postvæsenet og blev senere postmester i København. Christian Keller, der siden 1884 havde været forstander for og overlæge ved De Kellerske Åndssvageanstalter, blev udnævnt til titulær professor. Det skete i 1892.

Det blev gradvist tydeligere, at løsningen på de organisatoriske problemer ville blive, at anstalterne gjordes til en selvejende stiftelse, og dette skete da også ved lov af 1. marts 1895. Ved en nøje taksering beregnedes De Kellerske Anstalters samlede værdi til 373.692,55 kr. Cathrine Keller skænkede samtlige hjem og skoler til den selvejende stiftelse mod en afståelsessum på 50.000 kr., som dog først skulle udbetales til hendes arvinger, mens hun selv skulle modtage en årlig sum på 3.000 kr.

Overtagelsen fandt sted den 1. oktober 1895, og ovennævnte mindsten for begivenheden blev rejst i skellet mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner, hvor henholdsvis Lillemosegård og Gammelmosarhus var beliggende.

Fra alle De Kellerske Anstalters funktionærer oplæstes en såkaldt adresse til Cathrine Keller med bl. a. følgende linier:

"Siden professor Johan Kellers død har anstalterne under Dem, fru professorinde, været ledet med klogskab og kærlighed, og den gerning, han påbegyndte, har i de sidste ti år udviklet sig både indadtil og udadtil, så anstalterne har vundet et godt navn ikke alene i vort eget land, men også i fremmede lande, hvorom det store antal gæster, der stadig besøger anstalterne, er et noksom talende vidnesbyrd.

Vi ved, at denne udvikling og fremgang har været Deres livs bedste glæde."

Den aldrende Cathrine Keller trak sig nu tilbage. Direktionen for den ny stiftelse bestod af tre personer med Christian Keller som formand, og den overtog bekymringerne med de stigende ventelister. Fra 1894 til 1898 havde ialt 528 personer søgt om optagelse, men kun 240 kunne indtages. Dette skabte stor utilfredshed blandt de utålmodigt ventende. Resultatet blev loven af 26. marts 1898, som lagde grunden til Den Kellerske Åndssvageanstalt i Brejning.

Den næste milepæl i åndssvageforsorgens historie blev oprettelsen af Den sjællandske Åndssvageanstalt ved lov af 21. februar 1902, men da var Christian Keller i fuld gang med sit livsværk ved Vejlefjord.

I begyndelsen af august 1903 aflagde Cathrine Keller et besøg i Brejning, hvor hun fik lejlighed til at bese den nye institution, hvilket utvivlsomt har glædet hende meget. Hendes yngste søn, cand. phil. Johan Keller, var allerede fra anstaltens grundlæggelse blevet ansat som bestyrer af skolen. Han virkede desuden som forfatter.

Cathrine Keller tilbragte sine sidste år i sin lejlighed på Nørrebrogade, angrebet af kræft. Hun døde den 21. april 1906 og blev bisat ved siden af sin mand på Assistens Kirkegård.

Med hende forsvandt en af de store, ubemærkede kvinder i landet.

Det er om hendes forslægt denne bog handler.

Litt.

Imm. Barfod: Stamtavle over den svendborgske Familie Graae, 1882. - Hj. Keller: Døvstummeskolen grundet paa Talemetoden, Nyborg 1896. - N. K. Larsen: Johan Keller og hans Skoler. Kbh. 1907. - PBG, spec. s. 61 - 62. - Joh. Keller: Den Kellerske Aandssvageanstalt 1865 - 1915. Vejle 1915. - Chr. Keller: Johan Keller 1830 - 1930. Vejle 1930. - Salmonsens Konversationsleksikon, bd. 1, 1915, s. 38 - 39; bd. 6, 1917, s. 658 - 662; bd. 13, 1922, s. 752, 754 - 755; bd. 26, 1930, s. 587. - Otto Keller: Christian Keller 1858 - 1934, i Poul Bonnevie m. fl.: Min far var læge. Kbh. 1965. - DBB, s. 206. - DBL 3, 1981, bd. 7, s. 622. - Tillæg til Den

Graae'ske Slægtbog. Udg. af Det Graae'ske Familielegat ved bestyrelse: Birgitte Graae og Else Groot (født Graae), Kbh. 1985. (Dublikeret eks. på Det kgl. Bibl.).
- Birthe Elisabeth Friis m. fl.: Lillemosegård 1886 - 1986. Jubilæumsskrift 1986. -
Aage Heiken: Den Kellerske slægtbog. Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby 1991. - Birgit Kirkebæk: Da de åndssvage blev farlige. En undersøgelse af hvilken betydning den faglige fortolkning af teorier om åndssvage fik for opfattelsen af den åndssvage som person. Eksemplificeret ved udviklingen på de Kellerske Anstalter i perioden 1884 - 1902. Disputats. Forlaget Socpol, Holte 1993. - PHT, 1996: 1, s. 80 - 82.

Anetavle

I. Proband

1. Cathrine Elisabeth Deborah Graae

F. 5.10.1833 i Tranekær, Langeland.

Datter af Christian Graae og Anne Marie Andersen.

G. 30.3.1856 i Tranekær m. Johan Christopher Henrik Rummelhoff Keller.

D. 21.4.1906 i København (Hellig Kors), begr. sst. (Ass.).

Børn!:

Sophus Christian Keller, f. 8.2.1857.

Christian Keller, f. 19.10.1858.

Maria Sophia Frederikke Keller, f. 17.12.1860.

Hjalmar Johan Keller, f. 7.10.1864.

Johan Keller, f. 23.6.1866.

Ingeborg Cathrine Keller, f. 25.3.1871.

Helga Keller, f. 4.4.1878.

II. Forældre

2. Christian Graae

F. 27.12.1801 i Kædeby, Humble sogn, Langeland.

Søn af Christen Graae og Lorentze Brandt.

G. 26.9.1828 i Kværkeby m. Anne Marie Andersen.

D. 21.5.1875 i Tranekær, Langeland.

Provst, R.

Student fra Odense 1819; cand. theol. 1825; ord. kateket og førstelærer ved borgerskolen i Rudkøbing 9.4.1828; sognepræst for Tryggelev og Fodslette menigheder på Langeland 27.1.1830; sognepræst i Tranekær og Tullebølle 2.11.1831; provst for Langeland 22.2.1851; ridder af Dannebrog 26.5.1867; entlediget som provst 1873, som sognepræst 1875.

I h.t. Grandjean¹ talte ved hans jordefærd provst E. Langhof og broderen, pastor Gomme Fr. Aug. (Frits) Graae. Den sidstnævnte skildrede ham i flg. ord: "Han var en saa lys og venlig Skikkelse, en saa ædel og elskelig Personlighed, at hans Billede ikke kan træde frem for os uden at fremkalde et velgørende Indtryk...Med sit hurtige Nemme havde han uden store Anstrengelser tilegnet sig, hvad der skulle læres, og med Lethed vidste han at sætte sig ind i Alt, hvad der krævedes af ham som Mand under en mangeaarig Embedsvirksomhed. Aaben og ærlig, mild og venlig, jævn og ligefrem kom han alle i Møde, og mødte derfor altid og alle Vegne en stor Velvilie hos Høje og Lave."

"Og dog var Udgangen for denne lykkelige Mand saare tragisk. Natten mellem den 18. og 19. Maj 1875 udbrod i Tranekær straatækte Præstegaard en Ildløs, der bredte sig med en saadan Hast, at Husets kvindelige Beboere maatte redde sig ud af det brændende Hus i det blotte Linned, medens den gamle Provst, der var syg og sengeliggende, var ude af Stand til ved egen Hjælp at komme op. I sidste Øjeblik, da Ilden allerede havde fat i Sengen, kom hans Forpagter ilende til, styrtede med Fare for sit eget Liv ind i det brændende Hus, løftede den syge Mand op af den brændende Seng og bar ham ud i Haven - i næste Øjeblik faldt Taget. Den modige Mand havde reddet sin Provst fra Flammerne, men Brandsaarene og Nervechoket var for meget for den gamle Mand. Dagen efter døde Chr. Graae."² - I h.t. Grandjean døde han 21.5.1875.

3. Anne Marie Andersen

F. 30.1.1810 på Rosengård, Kværkeby sogn ved Ringsted.
Datter af Peder Octavius Andersen og Cathrine Gundersen.
G. 26.9.1828 i Kværkeby m. Christian Graae.
D. 11.5.1865 i Tranekær, Langeland.

Børn¹⁻³:

Peter Christian Graae, f. 1.9.1829 i Rudkøbing, d. 31.10.1879. Student 1849; cand. phil. 1850; forpagter af Tranekær Præstegård 1862 - 74; ejer af Nellerupgård i Søborg sogn 1874. G. 18.6.1862 i Thoreby m. Christiane Petrea Petersen (1839 - 1909), datter af lærer Chr. P. Petersen og Johanne Svendsen.
Frederik Graae, f. 6.9.1831 i Tryggelev, d. 29.6.1910 i Kbh.

- Oberstløjtnant, R. G. 7.6.1864 i Tranekær m. Christiane Henriette Louise Madsen, datter af snedkermester Andreas Madsen og Emilie Dorothea Albrecht.
- Cathrine Elisabeth Deborah Graae, f. 5.10.1833, se proband.
- Frederikke Graae, f. 2.7.1835 i Tranekær, d. 18.5.1859 i Hillerød. G. 25.7.1858 i Tranekær m. skovrider, forstråd Conrad August Nicolaus Sarauw, søn af borgmester, kammerråd Friedrich Heinrich Wilhelm Sarauw og Sophia Hedwig Claussen.
- Constance Sophie Graae, f. 6.4.1837 i Tranekær.d.13.4.1909 i Kbh. G. 28.4.1857 i Tranekær m. sekondløjtnant, ejer af hovedgården Skovsbo i Fuglsbølle sogn på Langeland Julius Alexius Pilegaard, søn af købmand Jeppe Krosgaard Pilegaard til Skovsbo og Hanne Christensdatter.
- Peter Octavius Graae, f. 12.7.1838 i Tranekær, d. 4.6.1839 sst.
- Peter Andreas Graae, f. 18.4.1840 i Tranekær. Forpagter af Ulricedal ved Helsingborg 1871 - 78, af Nordruplund ved Slagelse 1878 - 96, værge for Fr.berg kirke 1897 - 98, chef for Fr.berg begravelsesvæsen 1.4.1898. G. 17.3.1871 i Nordrup m. Bartholine Emilie Jochimsen, datter af forpagter Detlev Jochimsen og Georgine Laurette Larsen.
- Gustav Adolph Graae, f. 18.4.1843 i Tranekær, d. 26.4.1926 i Hellerup (Maglegårds sogn). Cand. jur. 1869; ejer af Voxtrupgård i Esbønderup sogn 1874 - 87; medl. af Esbønderup sogneråd og af bestyrelsen for Gribskovbanen; inspektør for asylet for uhelbredeligt voksne åndssvage Karensminde, Hvidovre 1890, for åndssvageanstalterne Lille Mosegård og Gl. Mosehus ved Lyngby 1900. G. 9.9.1874 i Utterslev på Lolland m. Johanne Hastrup, f. 9.1.1851 på Vintersborg i Utterslev sogn, Lolland, d. 26.8.1939 i Hellerup (Maglegårds

sohn), datter af godsejer Frederik Anton Hastrup og
Jørgine Pilegaard.

III. Bedsteforældre

4. Christen Graae

F. 1.12.1773 i Svendborg, dbt. 5.12. sst. (Nic.).

Søn af Gomme Christensen Graae og Elisabeth Bondo.

G. 23.4.1801 i Bøstrup m. Berthe Lorentze Brandt.

D. 30.9.1852 i Bøstrup, Langeland.

Sognepræst, R.

Student (priv. dim.) 1792; cand. theol. 2.5.1797; huslærer på Hjortholm; kaldet til res. kapellan for Humble menighed på Langeland af lensgreve Fr. Ahlefeldt-Laurvigsen 10.8.1799 (kaldsbrevet kgl. konfirm. 30.8.1799); ordin. 15.11.1799, med bolig i Kædeby; af lensgreven 21.5.1803 kaldet til sognepræst for Bøstrup (kaldsbrevet kgl. konfirm. 10.6.1803) ; ridder af Dannebrog i forbindelse med sit 50 års embedsjubilæum 30.8.1849.

"I de Tider rejste man ikke saaledes som nu. Min Fader havde ikke været i Kjøbenhavn, siden han tog Embeds-Examen, og i et halvt Aarhundrede kun besøgt sin fædrene By et Par Gange. Min Moder havde ikke været i Hovedstaden, siden hun som ganske ung Pige tilbragte et Aarstid der for sin Uddannelses Skyld. Men dog var det saa langt fra, at de blev rustificerede, at de tværtimod til deres høje Alder fulgte med Tiden og ofte ved deres Livlighed gjorde de Unge til Skamme... Nøjsomt og tarveligt levedes Livet i den gamle Præstegaard. Foran Kanapeen i Dagligstuen stod et rundt umalet Egebord. Sofa og Stole var for-

synede med Hvergarnsbetræk. Til Præstegaarden hørde 5 Gaarde og 15 Huse med Jord, alle Husmændene gjorde deres Hovdage. Pastor Graae stod i et varmt Venskabsforhold til Major Carl Fr. Steensen de Leth til Egelykke, som laa en Fjerdingvej fra Bøstrup, og var navnlig i Et og Alt en trofast Raadgiver for Majorinden, Constance Henriette, født Fabritius de Tengnagel, en højst elskværdig og interessant Personlighed... Ved hans Jordefærd den 5. Oktober var Talerne de to Sønner, Christian og Gomme Fr. Aug. Graae, Provst Plesner i Humble, Pastor Wilhjelms i Snøde og Kapellan pro persona i Bøstrup F. Plesner."²

5. Berthe Lorentze Brandt

F. 14.7.1771 i Tryggelev, Langeland.

Datter af Hans Brandt og Else Jessen.

G. 1.g. 25.9.1795 i Tryggelev m. Christian Hansen.

G. 2.g. 23.4.1801 i Bøstrup m. Christen Graae.

D. 8.12.1858 i Tranekær, Langeland.

Hendes 1. mand, sognepræst i Bøstrup Christian Hansen, blev begr. 24.4.1800 i Bøstrup.

"Noget for sig selv var...Lorentse Brandt i Bøstrup Præstegaard, gift med Rationalisten Kristen Graae, Købmandssønnen, hvis praktiske Dygtighed og administrative Evner kom baade Skolevæsenet og Landbruget til Gode, i lige Grad til Gavn for Bonden og Herremanden. Lorentse Brandt sad inde med et efter Datidens Forhold ret ualmindeligt Kendskab til Skønlitteraturen, hvilket hang sammen med, at Forældrene havde sendt den unge Pige et Aars Tid til København, for at ogsaa hun kunde erhverve sig den københavnske Kultur, som de selv i saa høj Grad besad, og

hendes Københavnerophold faldt netop i den højst interessante Periode først i 90'erne... Hun var ligesom Faderen en Beundrer af Holberg, og hun havde Faderens Blik for sine Medmenneskers smaa komiske Sider... Venskabet mellem Konstance Leth og Lorentse Brandt blev, uvist af hvilken Aarsag, afbrudt af sidstnævnte til stor Sorg for Konstance Leth... Lorentse Brandt... overlod Konstance Leth Opdragelsen af sin yngste Søn, Frits (G.F.A.G.) fra dennes 6te til hans 12te Aar... Bagved Lorentse Brandts ydre lidt maliciøse Væsen laa utvivlsomt en ikke ringe Følsomhed, som hun dækkede over... Hun... var aandsfrisk til det sidste og kun syg nogle faa Dage, før hun døde."¹

Børn²:

Christian Graae, f. 27.12.1801, se ane 2.

Constance Caroline Sophie Frederikke Graae, f. 9.1.1807 i Bøstrup, blandt hendes faddere var N. F. S. Grundtvig, den gang huslærer på Egelykke; fra 1855 gårdfæsterske i Stoensehavn under grevskabet Langeland i omtrent 20 år; hun døde ugift 16.2.1879.

Gomme Frederik August Graae, f. 23.8.1810 i Bøstrup, d. 22.6.1886 i Kbh. Sognepræst, R. G. 1. g. 11.6.1839 i Vindinge m. Dorothea Suhr, datter af kaptajn, grosserer Didrik Suhr og Frederikke Cathrine Schaltz. G. 2.g. 9.9.1846 i Marie-Magdalene sogn m. Eline Hansine Carstensen, datter af proprietær til Ryomgaard Thomas Carstensen og Marie Christine Pedersen. - Student 1827, cand. theol. 1833, huslærer på Engelsholm 1834 - 35, kapellan i Lindelse 1835 - 38, sognepræst for Marie-Magdalene og Koed menigheder i Aarhus stift 1838, sognepræst for Sct. Cathrine kirke og kloster i Ribe 1848 - 51, præst for den frie danske menighed i Flensborg 1851 - 64, sognepræst for Idestrup på Falster 1867 - 84, derefter bosat i Kbh.

6. Peder Octavius Andersen

F. 9.5.1785 i København (Petri).

Søn af Peter Andersen og Elisabeth Baadh.

G. 20.5.1807 på Frederiksberg m. Cathrine Gundersen.

D. 5.1.1832 på Rosengård, Kværkeby ved Ringsted.

Proprietær

Ejer af Rosengård i Kværkeby sogn ved Ringsted 1806 - 32. Uddannet på Annebjerggaard i Odsherred og på Tersløsegaard ved Sorø, hvor han traf sin senere hustru¹⁻⁴.

7. Cathrine Petronelle Gundersen

F. 8.8.1790 på Tersløsegaard i Tersløse sogn ved Sorø.

Datter af Ludvig Christian Gundersen og Debora Sophie Schütt.

G. 20.5.1807 på Frederiksberg m. Peder Octavius Andersen.

D. 21.6.1824 på Rosengård i Kværkeby sogn ved Ringsted.

Børn:

Sophie Elisabeth Petronelle Andersen, f. 31.5.1808 på Rosengård, d. 1.2.1880 i Kbh., begr. fra Frederiksberg kirke 6.2. s.å.¹.

Anne Marie Andersen, f. 29.1.1810, se ane 3.

Peter Ludvig Andersen, f. 17.8.1811 på Rosengård, d. 1.3. 1812 sst.

Peter Ludvig Andersen til Margrethenlund (Marie Magdalene sogn), f. 11.5.1813 på Rosengård, d. 18.6.1854 i Aarhus (Vor Frue), begr. 23.6.1854 sst. G. 1841 i Tranekær m. Mariane Fabricius, f. 1821 i Tranekær, fhv. bestyrerinde ved De Kellerske Anstalter, Ar-

bejdshjemmet for døvstumme Piger², d. 1913 i Hinnerup, Haldum sogn, Jylland. Når hun døde i Hinnerup skyldes det, at en ugift datter var lærer ved den private realskole her. Ludvig Andersen kaldes ved den yngste datters fødsel 1852 forpagter af Mundelstrupgaard. Denne gård blev oprettet 1853 af sammenkøbt bøndergods af kammerråd N. R. Eriksen.

Andrea Frederikke Andersen, f. 16.6.1814 på Rosengaard, d. 3.7. s.å. i Tryggelev præstegård.

Emil August Andersen til Hammelevgaard (Hammelev sogn), f. 23.9.1815 på Rosengaard, senere godsinspektør, d. 24.1.1867 på Gammelgaard, g. 1843 i Hammelev m. Noline Georgine la Cour, f. 1817 på Møllemosegaard, d. 1848 på Hammelevgaard.

Frederik Vilhelm Andersen, f. 31.5.1817 på Rosengaard, forstander i Kbh., d. 2.5.1883 sst., g. 1847 i Tranekær m. Maren Ludomilie Chartotte Fabricius, f. 1828 i Korsbølle, d. 1863 i Kbh.

Octavius Hermann Andersen, f. 10.8.1822 på Rosengaard, 1859 lærer ved De Kellerske Anstalter, 1879 inspektør for åndssvageasylet Karens Minde i Hvidovre ved Kbh.², d. 1907 i Kbh. G. 1862 i Tranekær m. Anna Marie Juliane Auguste Otilie Franziska Rothschildt, f. 1832 i Braunschweig, d. 1901 i Kbh.

IV. Oldeforældre

8. Gomme Christensen Graae

F. 17.3.1744 i Svendborg; dbt. 29.3. sst. (Vor Frue).
Søn af Christen Knudsen Graae og Bodil Tingberg.
G. 31.10.1770 i Svendborg (Nic.) m. Elisabeth Bonde.
D. 17.11.1804 i Svendborg; begr. 23.11 sst. (Vor Frue).

Købmand

"23 aar gammel vandt han 3.3.1767 Borgerskab i Svendborg, "ville ernære sig af Købmandskab og Søfart." Han vælges til Fattigforstander 2.1.1772, men genvælges ikke det følgende Aar, endvidere 2.1.1776 til Over- og Markkæmner eller Formand for Markvæsenet, en Stilling som han beklædte til Udgangen af 1778, og endelig 2.1.1782 til Formand for "Byens eligerede Mænd og Taxerborgere"; fungerede kun som saadan til Udgangen af det følgende Aar, men genvalgte atter 2.1.1787 for atter Aaret efter at blive efterfulgt af Lars Graae...Senere nævnes han som virkelig eligeret Borger eller Repræsentant, som man ogsaa sagde, og som Kirkeværge...Hans Skibe var i stadig Fart paa Trondhjem, Bergen, Lybæk og hollandske Havne. De Skibe, som han selv ejede, var sikkert kun mindre Skibe, Galeaser og Jagter, dog havde han ogsaa Part i større Fartøjer; i en for ham 31.1.1781 af Byfoged Søren Muller autoriseret Bog til "ved Dag og Datum at indføre de Vahre, som han krediterer" nævner han saaledes, at han paa Aktier i "Fregatten" og "Briggen" tabte 1600 Rdlr. Sammesteds anfører han, at han tabte 1400 Rdlr. ved Galiasen Haabets Forliis...Han boede paa 1ste Sal i "Ebenezer" paa Tullebrinke, hvor hans smukke Hjem vidnede om solid Velstand; fra Holland havde

hans Skibe hjembragt kostbare, indlagte Møbler, af hvilke enkelte Pragtstykker endnu er i hans Sønnesøns Søns, Fuldmægtig F. G. J. Graaes Eje...Han optegner...at hans Søn Christen Graae, senere sognepræst i Bødstrup, til sine Studeringer fra første til sidste Eksamen har faaet 454 Rdlr., "og da er ieg forsikret, hand ey fragaar Dette, saa har ieg ey anderledes villet specificere Det, og før bemelte min Søn efter os kand arfe noget, skal de andre af mine Børn skee lige Jevnet...Med Ordene "I denne Bog antegnes ved Dag og dato Fra hvoris Brylupsdag af hvoris Føde og Døde" indleder han et lille Hefte i Oktav. Den første Indførsel lyder saaledes: "I dend hellige Treenigheds Navn holt mine Koene Elisabeth Sophia Christens Datter Bonte (!) og ieg underskrefne hvoris Brylup Dag 1770 den 31. Oct.: og gik unge Folk i Kierke den 1ste Nov., hvor til Gud forunde os naade og Lykke for Jesu Christi Skyld. Ammen. Gumme Graae." I dette Hefte, der er ført á jour af Premierløjtnant Niels Graae, ligger nogle løse Blade, ligeledes i Octav, paa hvilke Gomme Graaes Fader, Christen Knudsen Graae, har optegnet enkelte Data, som er fortsatte af Sønnen. I Noterne under Teksten er samtlige disse Optegnelser blot benævnte "Familieoptegnelser.""

9. Elisabeth Sophie Christiansdatter Bonde (Bondo)

Dbt. 30.8.1743 i Svendborg (Vor Frue).

Datter af Christian Olufsen Bonde og Birgitte Larsdatter.

G. 1.g. 19.10.1763 i Svendborg (Vor Frue) m. Niels Bech.

G. 2.g. 31.10.1770 i Svendborg (Nic.) m. Gomme Graae.

D. 2.1.1809 i Svendborg (Vor Frue).

Familienavnet skrives også Bondo. Begge gange drejede det sig om såkaldt stuebryllup. Hendes 1. mand, købmand og

kirkevæрге Niels Bech, blev begr. 12.10.1769 i Svendborg (Nic.).

Børn (i 2. ægteskab)!

Birgitte Christine Graae, f. 28.9.1771 i Svendborg, dbt. 4.10.1771 sst. (Nic.), d. 28.1.1846 på Linesminde i Fodslette sogn på Langeland; g. 21.9.1793 i Svendborg m. forpagter Knud Sølling Copmann, søn af res. kapellan Nicolay Copmann og Bartholine Cathrine Sølling.

Niels Graae, f. 28.9.1772 i Svendborg, dbt. 2.10.1772 sst. (Nic.), d. 4.5.1855 i Svendborg, begr. 10.5.1855 sst. (Vor Frue); premierløjtnant, købmand og møller; g. 13.1.1811 m. Gertrud Hiortholm, f. 24.9.1780 på Lykesholm, dbt. 1.10.1780 i Tryggelev, d. 24.2.1846 i Svendborg (Frue), datter af forpagter Christian Hiortholm og Anne Margrethe Rabe.

Christen Graae, f. 1.12.1773, se ane 4.

Gomme Graae, f. 17.5.1775 i Svendborg, dbt. 21.5.1775 sst. (Nic.), d. 1.9.1851 i Roved, Andst sogn, Jylland. Forpagter på Egelykke, møller i Lindelse, ejer af Juliegård i Skårup sogn, møller i Brændeskov i Gudbjerg sogn, gårdejer i Roved. G. 1.g. 2.4.1808 i Sct. Jørgens m. Pauline Abrahamine Barfoed, f. 22.5.1776 i Slangerup sogn, d. 9.6.1819 i Skårup sogn, datter af sognepræst Christen Barfoed og Cathrine Elisabeth Høyer; g. 2.g. 25.2.1820 i Skårup m. Cathrine Jenssen, f. 1783 i Volbøl sogn i Flensborg amt, d. 11.3.1862 i Roved, datter af skibsbygger Jenssen.

Bodil Graae, f. 18.11.1776 i Svendborg, d. 11 år gl.

Mette Kirstine Graae, f. 3.8.1780 i Svendborg, dbt. 6.8.1780 sst. (Nic.), d. 10.9.1853 på Hvedholm ved Fåborg; g. 4.3.1809 i Svendborg m. købmand Gomme Krøyer, søn af købmand og overformynder Gomme Hansen Krøyer og Gertrud Maria Magaard.

Ingeborg Graae, f. 23.9.1783 i Svendborg, dbt. 26.9.1783
sst. (Nic.), d. 1.8.1825 på Avernakø; g. 4.7.1819 i
Svendborg m. sognepræst Hans Henrik Bondo, søn af
forpagter Peter K. Bondo og M. M. Colding.

10. Hans Brandt

F. 11.12.1733 i Tryggelev, Langeland.
Søn af Gomme Hansen Brandt og Margrethe Giødesdatter.
G. 1770 m. Else Frederikke Marie Jessen.
D. 16.2.1816 i Tryggelev, Langeland.

Sognepræst

Student 1753; cand. theol. 16.6.1760; sognepræst i Tryggelev og Fødslette, kaldet til embedet som adjunctus et successor 16.1.1761, ord. 27.11.61 (formentlig tiltrådt 1770); entlediget 15.10.1808.¹

"Det blev den muntre og livslystne Hans Brandt og hans stilfulde Hustru, den københavnske Fritse Jessen, der indførte den Holberg'ske kultur paa Langeland...Ikke for Intet havde han været Student i Frederik den Femtes muntre Regeringstid, den Gang, da Teateret paa Kongens Nytorv aabnedes, og Holbergs Komedier atter blev spillet...Den unge Præstekones Ydre og Væsen svarede til hendes Udstyr. Der var udbredt over hende en rolig Fornemhed, der gjorde, at man følte sig fristet til at ligestille hende med de adelige Fruer...Et meget langt Liv blev beskaaret Hans Brandt og Fritse Jessen....og da Hans Brandt i 1808 trak sig tilbage som Pastor emeritus, kunde han glæde sig ved at se Brandt'er i tre Præstegaarde. I Tryggelev hans ældste Søn Gomme Frederik Brandt, gift med den smukke Louise von

Brockdorff, i Bøstrup Datteren Lorentze Brandt, gift med Kristen Graae, en søn af Svendborgkøbmanden Gomme Graae, og i Humble Broderdatteren Anna Kristine Brandt, gift med provst Ulrik Plesner."²

11. Else Frederikke (Fritse) Marie Jessen

F. 7.2.1740 i Rødby, Lolland.

Datter af Frederik C. F. Jessen og Maren Willer.

G. 1770 m. Hans Brandt.

D. 7.8.1826 i Tryggelev, Langeland.

"Datteren Fritse Jessen blev efter Faderens Død syv Aar gammel optaget som Plejedatter i Huset hos sin barnløse Farbroder Lorents Jessen, (som boede paa Amager Torv i København), og her traf hun som ung Pige den langelske Præstesøn, Hans Brandt, hvis Mormoder var en Datter af Herredsfoged Johan Jessen i Broager, en nær Slægtning af Jes Jessen (ane 88), formentlig en yngre Broder eller Brodersøn, mulig en Søn af hans Broder Ditlev Jessen, der oprindelig havde været Skipper og en kort Tid bosat i Nykøbing, men som senere blev Købmand i Arnæs i Holsten. Da Hans Brandt blev præst i Tryggelev paa Langeland i 1770, blev de gifte og gennem deres to ældste Børn...Stamforældre til to meget vidtforgrene Slægter."¹

Børn:

Berthe Lorentze Brandt, f. 14.7.1771, se ane 5.

"Gomme Frederik Brandt, f. 12.8.1773, d. 12.11.1829, der blev Faderens Eftermand i Tryggelev, var gift med Louise von Brockdorff. Han var et udpræget Friluftsmenneske, en vældig Jæger, en virksom og praktisk Mand, der selv dyrkede sin Jord og egenhændig fældede

Skovens Træer. Han havde arvet Faderens sunde og friske Humør, der imidlertid på hans ældre Dage forvandlede til Tungsind. Han havde to meget smukke og velbegavede Døtre Henriette Frederikke og Louise Brandt, som var hans Stolthed. Da hans Hustru en Gang rejste til Vestjylland for at besøge sin Familie, tog hun begge Døtrene med, men da hun efter et Par Maaneders Forløb vendte Hjem, var det uden Døtre. De var begge blevet gift i det fjerne Vestjylland, den ene med en Slægting Møller Brockdorff, den anden med Konsul Husted i Ringkøbing. Dette tog Frederik Brandt sig meget nær...Da han en Dag var kørt til Skovs med Økse og Jagtriffel...fandtes (han) liggende ved Siden af en fældet Eg dræbt af en Kugle fra hans egen Riffel." - Udover de to nævnte døtre havde han sønnerne: Hans Brandt, Christian Ehrenreich Brandt, Jakob Brandt og Gomme Frederik Brandt.

"Lorents Jessen Brandt var ovennævntes yngre Broder. Han var studiosus perpetuus og gik under Navnet "Morbror". Han hørte til hine Fortidens mærkelige Originaler, der uden at have nogen Livsstilling og uden nogensinde at arbejde for det daglige Brød, gled gennem Livet paa en behagelig Maade - i dette Tilfælde et saare langt Liv. Han blev nemlig 90. Han døde 1867. Om (ham) berettes det, at Rusaaret i København havde taget saa stærkt paa hans Nervesystem, at hans Forældre mente, at han vilde have bedst af at komme Hjem..."

12. Peter Andersen

F. 3.8.1750 i Lindholm, Kær herred, Tønder amt.

Søn af Peter Andersen og Herrlich Heinsen.

G. 9.7.1784 i København (Petri) m. Elisabeth Baadh.

D. 12.11.1833 i København; begr. 18.11. sst. (Petri).

Kammerråd

Revisor i Rentekammeret 16.2.1784; amtsforvalter i Københavns amt 5.3.1794; afskediget 24.10.1804 og virkelig kammerråd 1.1.1805.

"At han trak sig tilbage i en så forholdsvis ung alder hang ifølge en ansøgning fra ham af 15.3.1802 i RA sammen med en synssvækkelse på det ene øje, hvortil kom, at han, også gennem et fordelagtigt ægteskab, var blevet en formuende mand". - Han ejede bl. a. en gård i Købmagergade og boede selv i en lejlighed på 1. sal."¹

Enken boede ved mandens død i Skønboegade 26. I dødsannoncen skriver hun: "Min inderlig elskede mand, kammerråd og forhenværende amtsforvalter Peter Andersen indgik, efter længere tids svagelighed, blidt og roligt til den evige fred tirsdag den 12. ds. i en alder af over 83 år, efter næsten 50 års lykkeligt ægteskab. Tvende sønner modtog ham hisset, vor eneste efterlevende søn og 9 børnebørn sørge med mig over tabet af den bedste mand og fader."²

13. Elisabeth Magdalena Baadh

F. 25.1.1764 i København (Petri), dbt. 29.1. sst.

Datter af Octavius Hollmann Baadh og Anna Maria Rosenberg.

G. 9.7.1784 i København (Petri) m. Peter Andersen.

D. 18.6.1835 i København (Petri).

Børn:

Peder Octavius Andersen, f. 9.5.1785, se ane 6.

Andreas Christian Andersen, f. 22.8.1787 i Kbh.;

fuldmægtig sst., virkelig justitsråd, R.; d. 1841 ved Kbh.; g. 6.1.1815 i Kbh. m. Frederikke Christiane Saxtorph, f. 16.3.1793 sst., d. 19.6.1848 i Nordrup præstegård.

Frederik Vilhelm Andersen, f. 7.8.1793 i Kbh., søofficer,

d. af gul feber på en rejse til Vestindien 17.1.1818, begr. på Sct. Thomas¹.

Den danske slægtsgren Baadh er uddød, men efterkommere af Peter Andersen og Elisabeth Baadh har erholdt navnet Baadh meddelt ved kgl. bevilling 1910, nemlig børnene af Peter Chr. Fr. Andersen, f. 1845 på Hammelevgård, manufakturhandler og grosserer i Kbh., d. 1916 sst., g. 1884 sst. m. Marie Amalie Martin, f. 1849 i Wien, d. 1908 i Kbh².

14. Ludvig Christian Gundersen

Dbt. 8.6.1748 i Vester - Egede, Ringsted herred, Sorø amt.

Søn af Gunder Jonesen og Maren Hansdatter.

G. 8.12.1784 i Korsør m. Debora Sophie Schütt.

D. 17.3.1817 i Strø sogn og herred, Holbæk amt.

Godsforvalter

Den 10.4.1804 skriver Ludvig Christian Gundersen på Tersløsegård under Sorø Akademi (Baroniet Holberg), hvor han bor, en ansøgning om amtsforvalterembedet i Holbæk.¹ Han anfører heri, at han har været i Sorø Akademis tjeneste som forvalter ved det nordre distrikt siden 1.5.1786 og forud været ansat ved amtsstuerne i Ringsted og Korsør i 12 år; i

1771 og 1772 som skriverkarl ved Ringsted amtsstue, og fra 1773 til 1782 hos amtsforvalter, krigskommissær Bøtcher først sst., siden ved Korsør amtsstue, samt endvidere næsten et år været fuldmægtig hos forrige amtsforvalter Bøeg i Korsør til 1783, da han blev antaget som fuldmægtig af afgangne overkammerherre, general Hans Heinrich von Eickstedt på Store Frederikslund i Kindertoft sogn ved Slagelse (der oprettedes 1783 og afhændedes 1786).

Da han åbenbart ikke får ovennævnte stilling, indlægger han 20.12.1805 afskedsansøgning som forvalter p.g.a. sygdom. Han får ansættelsen forlænget til 11.5.1806 for at gøre regnskaberne op på det sted, hvor materialet findes. Amtmand, kammerherre Stemann, der er inspektør over Sorø gods, anbefaler ansøgningen, skønt det meget vil forøge hans arbejdsbyrde, når der kommer en ny forvalter i tjeneste. Hans pension fastsættes til 500 rdl. Som aktiv har han oppebåret 375 rdl. i løn samt en række goder, ialt anslået til 1.106 rdl. 40 sk. - Gundersens forgænger var Chr. Hviid, hans efterfølger Chr. Rieper.

L. C. Gundersen bor 1807 i Kbh., Nybrogade 26, i Hellig Gejst sogn². 1808-15 bor han i Kokkegaden 136 i samme sogn. Der foreligger et omfattende skøde til ham vedr. afdøde major, greve Adam Friderik Trampes stervboes tilhørende gård beliggende som ovenfor angivet under gl. nr. 121 B, nyt nr. 136. Købt ved auktion 24.11.1807 om eftermiddagen mellem 1 og 3 slet som højest bydende for 9.000 rdl.³ Ejendommen sælges 12.2.1811 til sadelmager Laurits Hansen⁴. Under 2. post i købekontrakten er der reserveret en beboelseslejlighed, hvor han bor med sin hustru til 1815⁵. Han dør 17.3.1817 i Strø sogn og herred boende hos datteren Maren Elisabeth Gundersen og dennes mand, sognepræst Chr. Rogert Bang.

15. Debora Sophie Schütt

Dbt. 17.9.1748 i Kolberg, Østpommern.

Datter af Christoph Schütt og Cathrine Elisabeth Kähler.

G. 8.12.1784 i Korsør m. Ludvig Christian Gundersen.

D. 20.9.1835, begr. 25.9. i Strø sogn og herred, Holbæk amt.

I h.t. Fabricius¹ fremgår det af en hidtil ukendt slægtsbetretning af Sofie Andersen (en datter af Cathrine Gundersen, ane 7), at Debora Sophie Schütts fødeby var Kolberg, hvis belejring under syvårskrigen 1756 - 63 hun oplevede, og ved hvilken lejlighed en yngre² bror blev dræbt af en bombe, der slog ned i huset. Hendes far var amtsforvalter i Kolberg, men ved drikfældighed var han blevet et elendig menneske, hvorfor en ven af familien rådede Sophie til at flygte og søge hjælp hos nogle slægtninge i Lybæk³, hendes mor var død. Men da den lille tolvårige⁴ pige bankede på døren blev hun henvist til en onkel i Kbh.⁵. Efter mange genvordigheder havnede hun som husjomfru på Store Frederikslund, hvor hun mødte sin tilkommende mand, der ved det tidspunkt var fuldmægtig hos general von Eickstedt.

Ved FT 1787 bor Ludvig Christian Gundersen på Tersløsegård med sin kone Debora Sophie Schütt, begge 1.g. gifte, og døtrene Maren Elisabeth og Andrea Frederica. Ved FT 1801 anføres foruden ægteparret døtrene Maren Elisabeth (16 år) og Cathrine Petronelle (11 år) deres antagne fosterbørn Antoinette Henriette Boller (17 år, ugift), Johanne Sophie Brejel (12 år) og Jens Jonas Aarup (7 år). Til huse var også Beate Bruun, født Gundersen (55 år, enke 2.g.), husbonds søster (se under ane 29). De to døtre, der blev voksne, blev konf. i Tersløse, hhv. 1799 og 1804, begge 14 år gl. Den ældste blev konf. sammen med Antoinette Henriette Boller, der var datter af forpagteren af

Tersløsegård, Boller og hans kone, der begge døde på gården 1795 og blev begr. henholdsvis 29.8. og 22.1.1795, 56 og 47 år gl.

Den 30.9.1835 foretoges i Strø præstegård⁶ registrering og vurdering af bl. a. 9 stk. aktier hver på 100 rdl. i færgefarten mellem Korsør og Nyborg. Hun havde opholdt sig 20 år hos pastor Bang og nydt underholdning⁷. Af et dokument, skrevet 21.6.1819 i Ringsted, fremgår, at den nu afdøde svigersøn, proprietær Andersen på Rosengård (ane 6), havde haft ret til at disponere over hendes bo efter forgodtbefindende. Værdien af aktierne i Korsør Færgefart blev 17.12.1833 anslået til 1.000 rdl. sølv.

Børn:

Maren Elisabeth Gundersen, dbt. 1.10.1785 i Korsør, d.

20.2.1847 i Strø. G. 8.12.1809 i Kbh. (Helligånds) m. kapellan i Lindås sogn, Bergens stift, senere sognepræst i Strø Poul Christian Rogert Bang, f. 4.3.1781 på Hedemarken som søn af sognepræst i Vig - Asminderup Peder Schwane Nielsen Bang og Ida Johanne Poulsdatter Rogert, d. 1.1.1849 i Strø. P. C. R. Bang blev student 1799, cand. theol. 3.5.1804, lærer ved Frue Fattigskole i Kbh. 1805, hjælpepræst og magister 1814, res. kapellan i Lindås 6.10.1809, sognepræst i Strø 24.1.1816.

Andrea Frederica Gundersen, dbt. 8.2.1787 i Tersløse, begr.

30.10.1787 sst. 27.7.1791 begravnes en anden datter med samme navn, 3 år gl.

Cathrine Petronelle Gundersen, dbt. 8.8.1790, se ane 7.

V. Tipoldeforældre

16. Christen Knudsen Graae

Dbt. 15.1.1719 i Svendborg (Nic.).

Søn af Knud Jørgensen Graae og Mette Christensdatter.

G. 24.4.1743 i Svendborg (Vor Frue) m. Bodil Tingberg.

D. 13.3.1769 i Svendborg, begr. 16.3. sst. (Vor Frue).

Købmand, overformyndet

20 år gl. fik han 25.11.1739 borgerskab i Svendborg på købmandsskab og søfart; hans far har som rådmænd underskrevet borgerbrevet. Efter 2.1.1744 at være blevet udmeldt til en af byens taxerborgere og 2.1.1749 til formand for disse blev hvervet som den ene af byens overformyndere 2.1.1751 betroet ham. At han i en alder af kun 32 år valgtes dertil, er bevis for, at han blandt sine bysbørn har nydt den største tillid, blandt alle byens bestillinger var overformyndestillingerne de fornemste. Gennem 18 år virkede han som sådan, sidste gang vælges han 2.1.1769, to måneder før sin død.

Da kong Frederik den Femte i slutningen af 1750 ventedes til Svendborg på gennemrejse, havde stiftsbefalingsmanden Rantzau givet ordre til øvrigheden om oprettelse af et borgerkompagni, for at dette kunne paradere under gevær for majestæten. Borgerskabet skulle forud undervises og ekserceres "udi de dertil udfordrende Haandgreb". Købmanden Christen Graae påtog sig at være fændrik ved kompagniet og sammen med byfogeden og et par andre borgere

at anskaffe en fane, da ingen sådan fandtes, på egen bekostning. Der blev ved den lejlighed også anskaffet en tromme, da der hidtil kun var een, der duede til noget. Monarkens besøg har sikkert for Christen Graae og de øvrige brave borgere været en af hovedbegivenhederne i deres liv.

Som nævnt arvede han 3.531 rdlr. 3 mk. 8½ sk. efter sin fader, rådmand Knud Graae, og lod sig ved auktionen tilstå den halve del af gården i Gjerritsgade samt to huse i Skattergade. Han byggede på Tullebrinken en stor og statelig ejendom. Gården er senere blevet moderniseret, den smukke, monumentale trappe ud mod gaden findes således ikke mere. Over indgangen stod Ebenezer og derudover i en krans:

C.K.S.G.

B.N.D.B.

d.v.s. Christen Knudsen Graae, Bodil Nielsdatter Brandt, hendes første ægtefælles slægtsnavn. - At han var en velhavende mand er hævet over enhver tvivl, allerede i 1745 nævnes han blandt byens "fornemme" lodsejere. Ifølge optegnelser i en bog med personalia om slægten havde han været syg fra 13.1.1769, dog lå han kun til sengs i otte dage. Da han lagde sig, fortæller man, udbød han: "...herfra rejser jeg mig aldrig mere, for nu vil jeg dø", "...dog beholdt han sin Kraft lige til Døden indtraf." Han døde af en brandbyld.¹

17. Bodil Nielsdatter Tingberg

F. 5.10.1710 i Svendborg, dbt. 7.11. sst. (Nic.).

Datter af Niels Christensen Tingberg og Kirsten Pedersdatter.

G. 1.g. 27.4.1731 m. Gomme Gommesen Brandt.

G. 2.g. 24.4.1743 i Svendborg (Vor Frue) m. Christen Graae.

D. 8.9.1785 i Svendborg, begr. 13.9 sst. i den store gang i Vor Frue kirke.

Hendes 1. mand blev dbt. 11.5.1705 og begr. 23.3.1742 i Svendborg (Vor Frue).

"Disse Ærø- og Svendborg "Gommer" har øjensynlig været Mænd med Evne til at præge deres Omgivelser. Karakteristisk er saaledes, at da Svendborgkøbmanden Gomme Gommesen Brandts Enke, Bodil Nielsdatter Tingberg, giftede sig med Svendborgkøbmanden Kristen Graae, opkaldte de deres Førstefødte efter Hustruens første Mand og derved kom navnet Gomme ind i Familien Graae, hvorfra det vandrede videre til de med den beslægtede Svendborgfamilier Krøyer, Bondo m. fl. Senere blev Kristen Graaes Datter Sidsel Marie gift med Ernst Hansen Brandt, en Søn af ... Svendborgkøbmanden Hans Gommesen Brandt, og Forbindelsen mellem Slægterne Brandt og Graae var saaledes intim, forinden de mødtes paa Langeland."¹

Børn (i 2. ægteskab):

Gomme Christensen Graae, f. 17.3.1744, se ane 8.

Mette Christensdatter Graae, f. 12.4.1745 i Svendborg, g.

24.7.1765 sst. m. sognepræst Christian Spleth, søn af bonde Anders Rasmussen og Margrethe Spleth.

Anna Christensdattter Graae, død som lille.

Knud Christensen Graae, f. 13.12.1747 i Svendborg, sognepræst for Longelse og Fuglebølle menigheder på Langeland, g. 5.6.1776 m. Henrica Næraae, datter af provst Lauritz Næraae og Anna Helene Hempel.

Niels Christensen Graae, f. 20.7.1749 i Svendborg, d. 2.2.

1784 sst., ugift; opholdt sig hjemme hos moderen, der 20.9.1782 fik bevilling, at han efter hendes død måtte beholde alle hendes "efterladende" købmandsvarer for indkøbsprisen uden hinder af skifteretten; sin købmandsgård havde hun solgt ham.

Anna Cathrine Christensdatter Graae, f. 9.12.1750 i Svendborg, g. 20.11.1771 sst. m. by- og herredsskriver Gottfried Jantzen, søn af postmester, rådmand Abraham Jantzen og Anna Susanne Rosbach.

Sidsel Maria Christensdatter Graae, f. 19.4.1754 (ovenfor nævnt).

Anna Weigner Christensdatter Graae, død som lille.

18. Christian Olufsen Bonde (Bondo)

F. 16.11.1716, dbt. 27.12 i Skårup sogn, Fyn.

Søn af Oluf Hansen Bonde og Elisabeth Ditzel.

G. 1.g. 24.2.1739 i Svendborg (Nic.) m. Birthe Laursdatter.

G. 2.g. 8.7.1775 i Kværndrup m. Anne Jensdatter.

D. 31.5.1798 i Svendborg (Nic.).

Kgl. skovrider

Hans 1. kone var ved vielsen enke. Hans 2. kone, der var født 1729, døde 16.4.1808 i Rolfsted sogn. Hun var søster til hr. Jørgensen på Brolykke, Viby sogn ved Kerteminde, hvor hun viedes 1. gang. Ved 2. vielse var hun husholderske på Egeskov. Forlovere var hr. Jørgensen på Brolykke og hr. Torbjørnsen fra Svendborg.¹ - I h.t. Grandjean² blev han skovrider i det Svendborgske distrikt, Nyborg amt 3.12.1737. (Formand: Faderen O. H. Bonde). Afsked 26.3.1765, da ryttergodset var solgt.

"Rytterdistrikterne opstod i 1670'erne, idet en stor mængde jordegods rundt om i landet blev henlagt til underhold for rytteriet. Efterhånden blev ryttergodset afrundet ved gods- og mageskifter, og ca. 1695 havde man 10 ryttergodsdistrikter, 3 sjællandske, 2 fynske og 5 jyske. I årene 1718-20 foretoges en ny regulering, således at der dannedes 12 vel afrundede ryttergodsdistrikter, hvert med en regimentsskriver, der havde omtrent de samme funktioner som en amtsskriver. Størstedelen af ryttergodset blev bortsolgt i årene omkring 1766-70."³ Ovennævnte amtsskriver fik iøvrigt snart titel af amtsforvalter.

19. Birthe Laursdatter

F. 19.10.1714 i Svendborg.

G. 1.g. m. Jens Philipsen.

G. 2.g. 24.2.1739 i Svendborg (Nic.) m. Christian Bonde (Bondo).

Begr. 12.9.1771 i Svendborg (Frue).

Hun skrives også Birgitte Larsdatter.

Børn (i 2. ægteskab)¹:

Oluf (Ole) Christiansen Bonde, dbt. 15.10.1741 i Svendborg (Frue), d. 15.7.1810 i Svendborg, begr. 18.7. (Nic.). Købmand og kirkevæрге i Svendborg. G. 12.7.1771 sst. (Nic.) m. enken Margrethe Hansdatter, dbt. 17.7.1736 sst. (Nic.), d. 7.9.1787, begr. 11.9. sst. (Nic.); hun var datter af Hans Rasmussen og blev g. 1.g. 1.12.1756 i Svendborg (Nic.) m. købmand Gumme Gummesen Brandt, f. ca. 1733, begr. 28.6.1770 sst. (Nic.).

Elisabeth Sophie Christiansdatter Bonde, dbt. 30.8.1743, se ane 9.

Laurids (Lars) Christiansen Bonde, dbt. 29.1.1747 i Svendborg (Frue), d. 22.6.1809 i Frørup. Fæster af Studsgård. G. 20.10.1780 i Frørup m. enken Kirsten Diergaard, datter af Peder Andersen, som døde 22.10.1798 i Frørup.

Søren Christiansen Bonde, dbt. 23.3.1750 fntl. i Svendborg, d. dér 31.8.1818. Guldsmed. G. 13.10.1784 i Svendborg (Nic.) m. Karen Langkilde.

Peder Christiansen Bonde, f. 21.10.1753 i Svendborg (Frue), d. 18.3.1820 sst. (Nic.). Forvalter og forpagter på Boltinggaard, senere forpagter på Holckenhavn. G. 28.11.1785 i Ringe m. Mette Margaretha Colling fra Boltinggaard, dbt. 21.12.1752 i Christiania (Frelsers, Domk.), d. 29.6.1884 i Svendborg (Nic.), datter af købmand i Christiania Niels Colling og Cousina Olsdatter Falch.

Johanne Margrethe Christiansdatter Bonde, dbt. 15.7.1759 i Svendborg (Frue), d. 14.7.1811 på Ullemose, Øster Skjerninge sogn, g. m. proprietær Lars (Laurits) Poulsen Landt, d. 8.1.1813 fntl. på Ullemose.

20. Gomme Hansen Brandt

F. 26.2.1692 i Lindelse, Langeland; dbt. 4.3. sst.
Søn af Hans Gommesen Brandt og Birgitte Glamann.
G. 1.g. 18.9.1731 i Lindelse m. Margrethe Giødesdatter.
G. 2.g. 18.11.1744 i Snøde m. Anna Henrichsen.
D. 4.10.1776 i Tryggelev, Langeland.

Provst

"Gomme Hansen Brandt har selv egenhændig prentet sit Livs Oplevelser, og denne Levnedsskildring, der endnu ek-

sisterer paa et gammelt meget gulnet Stykke Papir, lyder i al sin Beskedenhed saaledes":

"Jeg er fød 1692 i Lindelse Præstegaard d" 26. febr: og Døbt af H. Axel d" 4. Marty, fadderne var H. Frands Krag, H. Christian Prying, Rasmus Gregersen, Herredsfoget Niels hansens kone og faster Berte Gommisdatter, blev saa i min opvext holdt til skole baade i mine forældres Huus og i Tryggeløf Præstegaard indtil 1707, blev da sat i Odense Skole, hvor jeg blev til 1712, da ieg deponerte St: Mich. Der efter kom ieg igen her til Landet i condition hos Commandeur Offenberg paa Vestergaard 3 aar, imidlertid 1714 fik jeg permission at reyse til Kiøbenhafn for at tage examen Philosos: kom saa tilbage igjen, fik min condition til Mich: 1715, da ieg qviterede den, og conditionerte saa udi Lindelse Præstegaard hos mine Stifforældre i 2½ aar, indtil Paaske 1718, reyste saa der fra til Kiøbenhafn for at tage min examen Theol: som skete d" 16. Marty: 1722 forblef saa i Kiøbenhafn til Mich: 1724, kom saa her til Landet igjen, ophold mig udi Rudkøbing hos min Søster Ingeborre Marie og i hindis gaard efter hendis bortreyse til Kiøbenhafn indtil Mich: 1730, siden kom ieg til H. Mogen Haugaard i Homble. Var saa hos ham til d" 6. Febr: 1731, da jeg efter Guds forsium blev kaldet af hans Høy Grevelig Excellence Friderich af Ahlefeldt Sogne Præst udi Tryggeløf, blev saa ordineret d" 16. marty udi St: Knuds Kirke i Odense af Biskob Lodberg, indsat her i Kirken d" 1. Apr: som var Dom: 1 p Pas af Prousten i Lindelse Vilær Værdige H. Gøde Nielsen, samme aar kom ieg ved Guds forsium i Egteskab med bemeldte Proust Gødes eldste Datter Margrete Agnis, blev sammenviede af hendis Fader d" 18. Sept: 1731 udi Lindelse Præstegaard, udi Voris Egteskab Velsignet af Gud med 3 Sønner og 3 Døtre, døde saa min gode Kone fra mig og mine 3de smaa Sønner 1740 d" 24. Dec:, de 3de Pigebørn

var da allerede i Guds Haand. 1744 kom ieg i Egteskab igien med Jomfru Anna Kirstine Henrichsen og voris Bryllup stod i Snøde Præstegaard d" 18. Nov: døde saa bort fra mig d" 4. Jan: 1748 og udi Voris Egteskab af Gud Velsignet med 3 Sønner og 1 Datter. 1742 til Landemode blev ieg udi Graabrødre Kirke inaugureret til Proust af Hans Høyer Værdighed Biskop Ramus. Dette skrev ieg d" 21. Juli 1752."²

"Som det ses af dette gamle Dokument, har Gomme Brandt haft det temmelig brydsomt, inden han 39 Aar gammel endelig havnede i Tryggelev Præstegaard, men vel fortøjet her, holdt han - i de gode Tider i Midten af det Attende Aarhundrede - ud lige til han... afgik ved Døden. Af hans fire Sønner - de andre Børn var alle døde som smaa - slog de to sig ned i det nærliggende fynske Land, i Faaborg, hvor den ældste, Frederik Brandt, blev Toldforvalter, og den anden, Alexander Brandt, Købmand... Gomme Brandts to andre sønner blev hjemme på Fødeøen og vandrede i de Fædrenes Fodspor - de blev Præster paa Langeland og giftede sig med Medlemmer af Familien Jessen. Den ældste Hans Brandt overtog Faderens Embede i Tryggelev og blev gift med Fritse Jessen, og den yngste Johan Ditlev Brechling Brandt blev først Præst i Tranekær, senere i Humble og gift med Sophie Henriette Schurmann, en Datterdatter af Anne Elisabeth Jessen og Provst Gøde Nielsen."³

"Frederik Brandts Datterdatter var den smukke Riborg Voigt, H. C. Andersens første og ulykkelige Kærlighed...Riborg Voigt anede ikke, at H. C. Andersen var forelsket i hende. Hun var, da de traf hinanden, forlovet med Skovrider Bøving, der kort efter blev hendes Mand, og hvem hun fødte otte Børn."⁴

21. Margrethe Agnes Giødesdatter

F. 22.9.1707 i Lindelse, Langeland.

Datter af Giøde Nielsen og Sofie Elisabeth Jessen.

G. 18.9.1731 i Lindelse m. Gomme Brandt.

D. 24.12.1740 i Tryggelev, Langeland; begr. 2.1.1741 sst.

Barn:

Hans Brandt, f. 11.12.1733, se ane 10.

22. Frederik Christian Frederiksen Jessen

F. 7.2.1708 i Idestrup, Falster.

Søn af Frederik Jessen og Maren Falentinsdatter.

G. m. Maren Jørgensdatter Willer.

D. 13.3.1747 i Rødby, Lolland.

Sognekapellan

Student fra Nysted 1726; cand. theol. 20.3.1730; sognekapellan i Rødby og Ringsebølle 22.8.1732, ord. 15.10.1732.¹

"Frederik Jessen var først Kapellan hos Faderen i Idestrup og senere residerende Kapellan i Rødby, hvor han døde 1747, kun 39 Aar gammel. Ogsaa han synes ligesom Faderen og Farfaderen at have været noget stridbar og egenraadig. I Skiftet efter Hans Thorsen (se senere: Thomsen), der havde testementeret hans Hustru Maren Willers, en Købmandsdatter fra Rødby, 500 Rdlr., hedder det saaledes, at Manden ikke skal have Raadighed over Pengene efter "hans bekendte Lyst til Stridighed", og 23.7.1739 anmoder Kirkeinspektionen Biskoppen om at give ham Tilhold om at

henvende sig til sin foresatte Øvrighed, naar han finder noget anstødeligt."²

"Frederik Jessen i Rødby havde to Børn, Datteren Else Frederikke (kaldes Fritse) Marie Jessen, f. 7.2.1740, og Sønnen Frederik Jessen, f. 1741. Denne sidste skal have været en meget lovende ung Mand, der studerede ved udenlandske Universiteter, bl. a. i Oxford og til Slut i Paris, hvor han døde kun 22 Aar gammel. Hans Stambog, hvori danske, tyske, hollandske, engelske og franske Universitets-Professorer spaar ham en straalende Fremtid, eksisterer endnu."³

23. Maren Jørgensdatter Willer

Datter af Jørgen Erichsen Willer og Else Thomasdatter.

G. 1.g. m. Frederik Jessen.

G. 2.g. m. Hillebrand Hansen Bernth (Bernt).

Den under Fr. Jessen i SVW¹ nævnte Maren Jørgensdatter Billen er identisk med ovenstående Maren Jørgensdatter Willer², som er søsterdatter af købmand i Rødby Hans Thomsen. Hans skifte findes indført i Rødby bys skifteprotokol³, og deraf fremgår, at afdøde købmand Jørgen Willer havde efterladt datteren Maren, gift Jessen, og sønnen Erik, som imidlertid også var død. I skiftet nævnes desuden Jørgen Willers enke Maren, og af sammenhængen synes hun at være søster til afdøde købmand og postmester i Rødby Hans Thomsen; denne havde også en halvsøster Maren, f. ca. 1711, men hun kunne således ikke være mor til Maren Jørgensdatter Willer. Forklaringen er den, at den omtalte Maren er Jørgen Willers 2. kone. Hendes fulde navn er Maren Larsdatter Fiil (se under ane 46).^{4, 5}

Maren Willers 2. mand, f. 17.5.1720 i Saxkøbing, efterfulgte hendes 1. mand i embedet som residerende kapellan i Rødby. Hillebrand Bernth døde 20.3.1752, foruden enken efterladende datteren Hilleborg Marie Bernth.

Børn (i 1. ægteskab):

Else Frederikke (Fritse) Marie Jessen, f. 7.2.1740, se ane 11.

Frederik Jessen, f. 1741, d. ca. 1763 (omtalt under ane 22).

24. Peter Andersen

F. 16.2.1715 i Brarup, Kjær herred, Tønder amt.

Søn af Andreas Nissen og Agathe Andersen.

G. 25.7.1749 m. Herrlich Heinsen.

D. 25.3.1798, begr. 3.4. i Lindholm, Tønder amt.

Lensfoged

Bosat i Lindholm, Bøking herred, Nordfrisland. Lensfoged 1748-89.¹

"Den adelige Slægt von Andersen nedstammer fra Anders Sønnichsen til Klægsbøl, Herredsfoged i Kjær Herred, der 1450 fik adeligt Frihedsbrev af Hertug Adolf og 1452 Vaabenbrev af Kong Christian I. Hans ældste Søn Hans v. A. (nævnt 1494-1526) havde to Sønner, Magnus v. A. til Klægsbøl og Andreas v. A. til Klægsbøl og Boversted, hvis yngre Søn Claus v. A. til Ulsund var Fader til nedennævnte Hans Jørgen v. A. til Ulsund (1626-55). - Anders Sønnichsens yngste Søn Momme v. A. var Fader til Andreas v. A., hvis Sønnesøn Andreas v. A. til Bosbøl blandt flere Børn havde Sønnen Bendix i Lindholm (d. 1680). Dennes Søn, Lensfoged i Lindholm, Andreas Bendix v. A., er Stamfader til den nulevende Slægt, der væsentlig har beskæftiget sig

med Landbruget. - En af de utallige borgerlige Familier Andersen føres tilbage til Andreas Nissen i Brarup (ca. 1715), hvis Hustru Agathe Andersen muligvis er Datter af den ovennævnte Lensfoged Andreas Bendix v. A., hvis Vaaben Slægten har optaget. Nævnte Andreas Nissens Sønesøn, Amtsforvalter, Kammerraad Peter Andersen (1750-1833) havde to Sønner Peter Octavius Andersen til Rosengaard (1785-1832), hvis Efterslægt fortrinsvis har været Landmænd, og Justitraad Andreas Christian Andersen (1787-1841), hvis Døtre Elisabeth S. D. A. og Sofie Petrine var gifte med henholdsvis Komponisten Iver Fr. Bredal og Teatermaleren Troels Lund, og hvis Søn er nedennævnte Dr. theol. Frederik Vilh. Andersen (1820-1910). Denne havde syv Sønner, hvoriblandt nedennævnte Skovrider Frederik Immanuel A. (1849-1915), fra hvem Familien Holten-Andersen nedstammer, og Litteraturhistorikeren, Prof. Vilhelm A. (f. 1864)."²

Slægten Andersen fra Lindholm findes medtaget i Vaabenførende Slægter i Danmark³. Våbenet er gengivet efter tegning af professor H. Storch i Dansk Vaabenbog for slægten von Andersen⁴, fra hvilken denne slægt muligvis nedstammer på spindesiden, og optaget i Heraldisk Selskabs Vaabenrulle som nr. 407 for professor, dr. phil. Vilhelm Rasmus Andreas Andersen (1864-1953), Storkors af Dannebrog, og agnater.

25. Herrlich Heinsen

F. 19.9.1711 i Sønder Lindholm, Kjær herred, Tønder amt.

Datter af Hanss Heinsen.

G. 1.g. m. Peter Jensen.

G. 2.g. 25.7.1749 i Lindholm m. Peter Andersen.

D. 29.8.1789 - antagelig i Lindholm.

Navnet skrives også Herlig Heinsen¹.

Herr "Lehnsvogt" Peter Andersen blev 14.2.1749 trolovet med og 25.7.1749 viet i Lindholm til Herrlich Peters af Holm. Herrlichs første Mand, Peter Jensen, døde 4.7.1748, 35 Aar gammel, efterladende sin Kone Herrlich og 2 Døtre, 12 og 10 år gamle. - Herrlich Heinsens far hed Hanss.²

Børn (i 2. ægteskab):

Peter Andersen, f. 3.8.1750, se ane 12.

Andreas Andersen, f. 14.9.1753.

26. Octavius Hollmann Baadh

Dbt. 31.12.1728 i København (Petri).

Søn af Peder Baadh og Elisabeth Hollmann.

G. 18.9.1761 i København (Petri) m. Anna Maria Rosenberg.

D. 1.2.1800 i København (Petri), begr. 7.2.sst.

Direktør, isenkræmmer, oldermand

"Lärde sig hos fadren hans yrke, blev "dreng" 1743 och "svend" 1747, blev "Borger och Iszenkræmmer" i Kjöbenhavn 1761 13/4 och löste efter modrens död til sig brodrens andel i huset vid Amagertorv n:r 51 1764 2/1 samt erhööll lagfart därå s.å. 30/1. Han var en af de 14 Iszenkræmmere, som 1767 17/7 genom Borger og Brygger Sr. Hans Chr. Anchersen köpte Raadvaddams Mølle ett par mil norr om Kjöbenhavn i Kgl. Dyrehauge Jægersborg, for 27,490 rdlr. Stadgerne för fabrikdirften här vunno kgl. sanktion 1769

21/3. Enligt dessa skulle verket ledas af tre direktörer, af hvilka en skulle vara kassaman. En skulle afgå hvarje år. Till företaget upplånades 25,000 rdlr., för hvilkas återbetalning alla delägarne voro lika ansvarige. Dessutom utfärdades 50 aktier à 250 rdlr., hvilket belopp snart ökades till 300 rdlr. Hvar och en af inträssenterna skulle äga minst två aktier. Under den följande tiden ställdes ideligen kraf på delägarnes pungar. Kassadirektören låg merändels ute med en betydande summa, som han förskotterat. Vid till följd af dödsfald inträffad ledighet valdes 1775 2/11 Baadh till denna befattning, vid hvars emottagande ingen behållning fanns i magasinet eller fabriken, ej håller böcker och handlingar, och han ville därför icke vara ansvarig för den tid han var direktör. Tre direktörer hade afgått, utan att aflägga räkenskap. Han fordrade nu sådan samt att dokumenter, papper och böcker skulle tillrättaskaffas och ställas till hans förfogande. 3,000 rdlr., som han emottagit af sin företrädares änka till likvid af mellanräkning, hade han användt till gäldande af ett lån hos Hornemann å 2,500 rdlr. plus ränta 55 rdlr. 2 mark 12 skill. samt till köbstädernas brandförsäkringsinrättning 287 rdlr. 3 mark. Justitsraad Suhr ville blott mot Baadhs garanti levera till verket...År 1776 valdes af magistraten Octavius H. Baadh till "Olderman", ehuru han blott hade 4 röster...Baadh afgick från åldermansskapet 1783."¹

I 1763 døde Elisabeth Magdalena Hollman sal. Peder Baads (se ane 53). De to sønner arvede hende, men ved indbyrdes skifte delte de arven således, at Olaus Baadh i januar 1764 udstedte skøde på gården til sin bror Octavius Hollman Baadh, hvilket skøde blev tinglæst 30.1.1765. - O. H. Baadh havde 18.9.1761 holdt bryllup med Anna Marie Rosenberg, en datter af silke- og klædekræmmer Christen Rosenberg (se ane 54), der ejede matr. nr. 42 og 43 på Amagertorv. Straks

efter brylluppet tog han fædrehuset i besiddelse, idet moderen dog blev boende i den gamle ejendom hos de nygifte. Som ejer af huset og forretningen trådte han med dygtighed i faderens fodspor. Han var en af lavets meget benyttede mænd, såvel i forhandling med autoriteterne som i driften af lavets fabriksvirksomhed, både i dets kartefabrik og Raadvaddams fabrikker var han medstifter og interessent. - Gennem morfaderen Octavi Holman (se ane 106) var han knyttet til Sct. Petri menighed og indtog fra 1768 en stilling i kirkekollegiet, først som forstander, senere som kurator. I 1771 blev han en af stadens 32 mænd, da dette råd genoprettedes efter Struenses fald. O. H. Baadh var allerede ved sin indtræden i forretningslivet en velhavende mand.

Han forøgede stadig sin formue, og i hans statelige hjem fandt såvel lavforsamlingerne som Sct. Petri kirkekollegiums møder hyppigt sted. - Men i hans tid skulle hjemmet i Bertel Henrik Bischoffs gamle gård lægges øde. Den havde lykkeligt undgået byens store brand i 1728, men den næste brand 5. - 7.6.1795 undgik den ikke. Umiddelbart efter branden flyttede Octavius Hollmann Baadh til sin svigersøn Peter Andersens gård i Købmagergade, hvor han genåbnede forretningen; derefter besluttede han sig til at sælge den gamle grund, for hvilken han fik udbetalt brandforsikringen med 9.000 rdl., idet 20% blev fradraget.²

27. Anna Marie Rosenberg

Dbt. 4.3.1740 i København (Petri).

Datter af Christen Humble Rosenberg og Christiana Gertsen.
G. 18.9.1761 i København (Petri) m. Octavius Hollmann Baadh.

D. 7.9.1796, begr. 12.9. i København (Petri).

Børn:

Elisabeth Magdalene Baadh, f. 25.1.1764, se ane 13.

Christiane Baadh, f. 20.1.1767, begr. 4.2.1783.

28. Gunder Joensen

Dbt. 1.12.1709 i Køge.

Søn af Joen Gundersen og Gertrud Christensdatter.

G. 15.6.1738 i Vester - Egede m. Maren Hansdatter.

D. på Tersløsegård, begr. 21.11.1791 i Tersløse sogn ved Sorø.

Snedker

Ansæt på Gisselfeld 1738 efter sin hustru 1. mand.

Iflg. Oeders Efterretninger (1771) boende i Tinghuset, Bråby sogn, Ringsted herred. Gunder Jonassen har været snedker, men er nu affældig, 71 år, gift 1. gang¹. - Ved FT 1787 opgives han at bo hos sønnen på Tersløsegård, Sorø Akademi, uden næringsvej. Han kaldes da Gunder Johnesen.

Kirkegårdsmonument i Tersløse sogn, Merløse herred:

Gunder Jonassen, 86 aar, nedsat 21. nov. 1791. Grå granitsten, 154 x 85 cm, med primitive, fordybede versaler. Øst for nordre tilbygning².

29. Maren Hansdatter

F. ca. 1709.

G. 1.g. 9.11.1732 i Bråby m. Johan Ernst Sergius.

G. 2.g. 15.6.1738 i Vester - Egede m. Gunder Jonesen.

Begr. 2.10.1775 i Bråby, Ringsted herred, Sorø amt.

1738, 29. marts trolovedes Gunder Jonæsen snedker fra Næstved og Maren Hansdatter af Vester - Egede, forrige snedker her i Vester - Egede Johan Sergius hans efterladte enke.¹

1775 mandag den 2. oktober begravet Maren Hansdatter, Gunder Jonæsen snedkers hustru i det gl. tinghus ved Gisselfeld, 66 år gl.²

Børn (i 2. ægteskab):

Johan Ernst Gundersen, dbt. 28.6.1739 i Vester - Egede.

Gertrud Gundersdatter, dbt. 4.11.1742 i Vester - Egede, g.m. skovfoged og snedker Morten Nielsen i Kongsted, f. ca. 1736, pension fra Sorø Akademi³.

Beate Gundersdatter, dbt. 2.2.1745 i Vester - Egede, kaldes 3.10.1784 i Herlufmagle kbg. skoleholder Bruuns kone i Faxe. Ved FT 1787 bor hun som 2.g. enke hos broderen på Tersløsegaard under navnet Beate Bruun.

Ludvig Christian Gundersen, dbt. 28.6.1748 i Vester - Egede, se ane 14.

Joen Gundersen, dbt. 28.7.1754 i Bråby, født i Gisselfeld værtshus.

30. Christopher Schütt

Dbt. 13.12.1717 i Lübeck.

Søn af Hinrich Schütt og Susanna Jandt.

G. 28.7.1744 i St. Marien - Domkirche i Kolberg⁴
m. Catharina Elisabeth Kähler.

D. 1.6.1768 i Kolberg, Østpommern.

Amtsforvalter², latinskolelærer

Fornavnet skrives også Christoph.

31. Catharina Elisabeth Kähler¹

G. 28.7.1744 i St. Marien - Domkirche i Kolberg
m. Christopher Schütt.

D. 20.2.1762 i Kolberg, Østpommern.

Børn:

Martin Christian Schütt, dbt. 3.10.1746 i Kolberg. Da ingen yngre bror til Debora Sophie Schütt har kunnet findes, må det formodes at være denne ældre bror, som blev dræbt ved det bombenedslag i huset, der er nævnt under ane 15.

Debora Sophie Schütt, dbt. 17.9.1748, se ane 15.

VI. Tip² -oldeforældre

32. Knud Jørgensen Graae

Dbt. 13.10.1689 i Svendborg (Nic.).

Søn af Jørgen Pedersen Graae og Cathrine Knudsdatter.

G. 1.g. 12.2.1711 i Svendborg (Nic.) m. Mette

Christensdatter.

G. 2.g. 12.5.1734 i Sct. Jørgensgaard m. Anna Weigner.

D. 16.8.1761 i Svendborg (Nic.), begr. 19.8. sst.

Rådmand, købmand

Ved begravelsen i Sct. Nicolai kirkes søndre kapel kaldes han den eneste og sidste rådmand i Svendborg.

Hans 2. hustru var født ca. 1703 og datter af provst, sognepræst til Sct. Jørgens og Sørup Herman Danielsen Weigner og Ane Cathrine Lieme, begr. 5.7.1773 i Svendborg (Nic. søndre kapel).

Da skifteretten efter hans 1. hustrus død skulle behandle boet, tilkendegav han, der her kaldes "Kiøbhandler", at han sad i en "temmelig vidtløftig Handel." For at denne ikke skulle lide afbæk ved vurdering og registrering, tilbød han at ville give enhver af sine tre sønner 666 rdlr. 4 mk. til arv efter deres moder, i stedet for rente af kapitalen skulle han, "da de blev hos ham til videre Education", opføde og klæde dem, et tilbud som accepteredes af børnenes farbroder og

værge Peder Graae. Dette viser, at han allerede da var velhavende.

Knud Graae beskikkedes 23.7.1734 til vicerådmand i Svendborg "dog uden nogen Løn eller Indkomst at nyde, førend Raadmands Løn ledig vorder og det hannem efter hans Tour og Senium tilkommer." Allerede otte år efter - 10.7.1742 - ansøger han om at blive dimitteret som vicerådmand. "Nu da Alderdommen tiltræder", da han kun var henimod 53 år, "merker jeg daglig mine Kræfters Mindskelse, saa jeg befrægter ikke at kunne opfylde mit Embeds Pligt, som jeg gerne vilde og mig burde." Han får sit ønske opfyldt og "forløves" 10.8.1742, idet det bevilges ham "at maatte anses som virkelig Raadmand", hvilket han tidligere havde ansøgt om. Foruden værdigheden som magistratsperson beklædte han stillingen som de fattiges forstander. Sit borgerskab opsagde han 31.12.1757, eftersom han foregav at have nedlagt sin handel.

To dage efter hans begravelse - 21.8.1761 - mødte skifteretten i hans gård i Gjerritsgade for at begynde behandlingen af boet. Skifteprotokollen viser, at han har været en endog meget velstående mand, hvis hjem da også prægedes heraf. Inventaret beskrives nøje. I et jernbeslået pengeskrin fandtes foruden 47 rdlr. 3 mk. i courant mønt, 14 stk. obligationer og reserver lydende tilsammen på 6446 rdlr., efter at nogle parter tilhørende broderen var fradragne. - I de tider var det ikke almindeligt at finde så mange og så forskelligartede bøger hos en af det praktiske livs mænd.

Boets hele formue beløb sig til 16054 rdlr. 4 mk. 15 sk. Blandt udgifterne, der beløb sig til 1928 rdlr. 2 mk. 13 sk., nævnes den salig mands begravelsesomkostninger, 82 rdlr. 1 mk. 1 sk. Til deling mellem enken og arvingerne blev der

14126 rdlr. 2 mk. 2 sk. Enken fik 7063 rdlr. 1 mk. 1 sk., sønnen Christen 3531 rdlr. 3 mk. 2 sk., den afdøde søn Peders to børn, Anders og Mette Johanne, henholdsvis 2354 rdlr. 2 mk. 5 sk. og 1177 rdlr. 1 mk. 2 sk.¹

33. Mette Christensdatter

G. 1.g. m. Peder Nielsen Søborg.

G. 2.g. m. Knud Jørgensen Graae.

D. 7.7.1733 i Svendborg¹.

Hendes 1. mand, overformynder Peder Søborg, blev begravet 5.8.1710 i Svendborg i Nicolai kirkes søndre kapel.

Børn (af 2. ægteskab)²:

Anna Catharina Knudsdatter Graae, dbt. 4.12.1711 i

Svendborg (Nic.), d. 21.12.1732 (i h. t. familieoptegnelser); g. 28.11.1732 m. Niels Johansen Lange, forvalter, brandinspektør i Svendborg.

Peder Knudsen Graae, dbt. 29.12.1713 i Svendborg (Nic.), begr. 1761 sst., kassemester i sin fødeby, hvilken stilling han havde i hvert fald fra 1744; han genvælges stadig hvert år som kæmner, sidste gang 3.1.1758, dette tyder på, at han, skønt hans økonomiske forhold var yderst slette, alligevel har beholdt sine medborgeres og øvrighedens tillid; g. 19.10.1739 i Svendborg (Vor Frue) m. "den dyd- og gudelskende jomfrue" Woldborg Thorbjørnsdatter, begr. 11.9.1758 i Nicolai kirkes midterste gang.

Jørgen Knudsen Graae, dbt. 23.2.1716 i Svendborg (Nic.), d. 24.3.1739 i Svendborg, begr. 28.3.1739 "uden Ceremonie".

Christen Knudsen Graae, dbt. 15.1.1719. se ane 16.

34. Niels Christensen Tingberg

F. ca. 1673 - formentlig i Skåne.

G. 1.g. 19.6.1705 i Svendborg (Nic.) m. Mette Pedersdatter.

Trolovet 2.g. 28.2.1740 i Svendborg (Nic.) m. Dorthe Jensdatter.

Begravet 9.11.1752 i Svendborg (Nic.).

Købmand

Niels Tingbergs 2. hustru, Dorthe Jensdatter, er født ca. 1708 og begravet 20.6.1771 i Svendborg (Nic.). I dette ægteskab var der fire børn.

Niels Christensen har haft tilnavnet Skåning (Schaaning) i nogle år og nævnes så med navnet Tingberg. Han er antagelig broder til den Jens Christensen Tingberg, som 31.12.1716 fæster et hus i Ulbølle under Egeskov gods, og som anføres at være født i Skåne. Det forekommer overordentlig sandsynligt, at Niels Christensen har fået tilnavnet Skåning efter landsdelen, hvor han er født, og senere sit oprindelige navn Tingberg.¹

35. Kirsten (Mette) Pedersdatter

F. 2.9.1677 i Svendborg (Nic.).

Datter af Peder Mortensen og Bodil Pedersdatter.

G. 19.6.1705 i Svendborg (Nic.) m. Niels Christensen Tingberg.

Begr. 8.4.1739 i Svendborg (Nic.).

Børn:

Ellen Tingberg, dbt. 5.12.1706, begr. 3.1.1707.

Ellen Tingberg, dbt. 1.7.1708, begr. 20.7.1708.
Boel (=Bodil) Tingberg, f. 5.10.1710, se ane 17.
Christen Tingberg, dbt. 24.7.1718.

36. Oluf Hansen Bonde (Bondo)

Dbt. 15.3.1671 i Skårup sogn, Svendborg amt.
Søn af Hans Olufsen Bonde og Bodil N. N.
G. 1.g. 9.2.1694 i Svendborg (Frue) m. Kirsten Jørgensdatter.
G. 2.g. m. Helle Marie Jørgensdatter.
G. 3.g. 10.9.1714 i Rynkeby m. Elisabeth Ditzel.
D. 6.11.1737 i Svendborg (Frue), begr. 8.11 sst.

Kgl. skovrider

Borgerskab i Svendborg 16.1.1695, fik senere forpagtning på Bjørnemose i Tved, siges også at være komsumptionsforvalter. I h. t. Grandjean¹ var han skovrider i Nyborg amt fra 16.4.1701 (Formand: Faderen H. O. Bonde) til sin død 6.11.1737 (Eftermand: Sønnen C. O. Bonde).

Hans 1. hustru f. ca. 1668, begr. 21.8.1708 i Skårup. Hans 2. hustru f. ca. 1688, død i barnsnød og begr. 25.11.1712 i Skårup sogn. - I 1. ægteskab var der en datter, Johanne Olufsdatter, dbt. 2.11.1698 i Svendborg (Frue), begr. 10.4.1752 sst., g. 11.6.1717 i Skårup sogn m. Torbjørn Andersen, f. ca. 1685 i Oure sogn, begr. 18.10.1762 i Svendborg (Frue), søn af rytterbonde i Albjerg, Oure sogn, Anders Reinholdtsen og Kirsten Jensdatter (ca. 1637-1702). - Torbjørn Andersen var købmand og reder i Svendborg. I h. t. Henning Jensen² er han statsminister Niels Neergaards 62. ane.

37. Elisabeth Cathrine Jacobsdatter Ditzel

F. 11.7.1682.

Datter af Jacob Madsen Ditzel og Anne Hansdatter.

G. 10.9.1714 i Rynkeby m. Oluf Hansen Bonde.

D. 11.8.1771 i Svendborg (Frue), begr. 14.8. sst.

Børn¹:

Christian Olufsen Bonde, dbt. 27.12.1716, se ane 18.

Jacob Olufsen Bonde, dbt. 24.9.1719 i Skårup, begr.

6.2.1747 i Svendborg (Frue). Ugift, farver i Odense.

Helle Marie Olufsdatter Bonde, dbt. 25.6.1721 i Skårup,

begr. 31.1.1783 i Svendborg (Frue). G. 28.11.1738 sst.

m. bager Niels Rasmussen Wejle, som døde før 1783.

Peder Olufsen Bonde, dbt. 27.1.1726 i Skårup, begr. 16.4.

1730 sst.

40. Hans Gommesen Brandt

F. 1664 i Ærøskøbing.

Søn af Gomme Jensen og Anna Brand.

G. 1.g. m. Birgitte Glamann.

G. 2.g. m. Anne Sophie Elisabeth Jessen, se ane 43.

D. 1706 i Lindelse, Langelands Sønderherred, Svendborg amt.

Sognepræst

Student pr. 1686 (se dog efterflg. opl.); cand. theol.
9.3.1687; kaldet til sognepræst i Lindelse 30.4.1688¹.

"Hans Gommesen Brandt, der var født 1665 (i h. t. kbg. 1664) paa Ærø og Student fra Odense 1683 - i sit akade-

miske Borgerbrev kaldet "Holsatus" - hed oprindelig ikke Brandt, men slet og ret Gommesen. Af et gammelt Dokument fra hans Død 1706 - en Indkaldelse til Værgerne i Henhold til Chr. V danske Lovs III. 17.4. - fremgaar det, at hans tre Brødre, Werner, Gomme og Peter, der alle var Købmænd i Ærøskøbing, kaldte sig Gommesen eller rettere efter deres egen Underskrift "Gummesen". Muligvis har Moderen været en Brandt og Hans Gommesen har antaget hendes Navn, da han blev Akademiker og derved kom højere paa Straa. Dette gjorde i hvert Fald senere hans Broder Gomme Gommeseus tre Sønner, Svendborgkøbmændene Gomme, Hans og Rasmus Peter Gommesen Brandt, hvis Moder, Ingeborg Brandt, var en datter af Marstalpræsten Dominicus Andersen Brandt."²

"I to Aarhundreder residerede den Brandt'ske Slægt i de langelandske Præstegaarde, lige fra 1688, da... Biskop Kingo ordinerede den nybagte Teolog Hans Gommesen Brandt til Præst i Lindelse, og til hin tragiske Majnat i 1875, da Tranekær Præstegaard gik op i Flammer..."³.

41. Birthe (Birgitte) Cathrine Hansdatter Glamann

Dbt. 21.11.1669 i Ærøskøbing.

Datter af Hans Glamann og Ingeborg Tortsen.

G. 1.g. 8.6.1687 i Rise m. Knud Pedersen.

G. 2.g. ca. 1688 m. Hans Gommesen Brandt.

D. 1702 i Lindelse, Langeland.

Vedr. 1. ægteskab se Ærøskøbing kbg. - Hans Brandt var Knud Pedersens (d. 1688) efterfølger som sognepræst i Lindelse.

Børn (rækkefølgen usikker):

Gomme Hansen Brandt, f. 26.2.1692, se ane 20.

Ingeborg Maria Brandt, nævnt 19.3.1712 og 16.4.1715 i Lindelse kbg.

Anna Kirstina Brandt, g. 30.7.1731 i Lindelse m. Niels Lauritsen Bøged, "pensionær" på Strandgaard og Lindetvold, Sjælland.

Eleonora Elisabeth Brandt, nævnt 22.7.1709 i Lindelse kbg.

42. Giøde Nielsen

F. 1679 i Rudkøbing.

Søn af Niels Giødesen og Margrethe Torkilsdatter.

G. 2.12.1706 m. Anne Sophie Elisabeth Jessen.

D. 5.2.1752 i Lindelse, Langeland.

Provst

I h. t. SVW¹ sognepræst i Lindelse 17.5.1706; o. Rudkøbing 30.7.1706; provst 1732; g. m. formandens (Hans Gommesen Brandts) enke 2.12.1706. Hans efterfølger i embedet, Laurits Christopher Jacobsen Ursin (1717 - 94)², blev gift med hans datter, Elisabeth Sophie Giødesdatter (f. 10.4.1716, d. 5.10.1794), som var enke efter Peder Pedersen Müller i Rudkøbing. Gav 11.6.1719 100 rdlr. til Rudkøbing kirkes vedligeholdelse. - "Har levet et fromt og fornøftigt ægteskab i 27 år," skriver han i kirkebogen ved Sophie Jessens død 1733.

43. Anne Sophie Elisabeth Jessen

F. 16.2.1684 i Broager, Sønderjylland.

Datter af Johan Jessen.

G. 1.g. ca .1703 m. Hans Gommesen Brandt.

G. 2.g. 2.12.1706 m. Giøde Nielsen.

D. 26.12.1733 i Lindelse, Langeland.

"Præsten i Lindelse Hans Gommesen Brandt var første Gang gift med Birgitte Glamann med hvem han havde en Søn, Gomme Hansen Brandt, f. 26.2.1692, se ane 20. Da Hustruen døde 1702, giftede han sig med Anne Sophie Elisabeth Jessen, en Datter af Herredsfoged Johan Jessen i Broager...en Slægtning af Provst Jes Jessen. Hun var hans første Kones Søskendebarn, hvorfor han maatte have Tilladelse til Ægteskabet ved Resolution, hvilket han fik 22.9.1703. Efter hans Død i 1706 giftede hun sig efter Datidens Skik og Brug med Eftermanden i Embedet, Gøde Nielsen, og en af Døtrene i dette Ægteskab, Margrethe Agnes Giødesdatter, blev ligesaa selvfølgelig gift med hendes første Mands Søn, Gomme Hansen Brandt..."

Børn (i 2. ægteskab, alle dbt. i Lindelse):

Margrethe Agnes Giødesdatter, dbt. 22.9.1707², se ane 21.

Johannes Giødesen, f. 16.2.1709, dbt. 21.2. s.å.³, d.

20.10.1731 i Kbh.

Niels Giødesen, f. 23.4.1710, fremst. 8.5. s.å.⁴, d. som barn.

Birgitha Agnes Giødesdatter, f. 27.6.1711, hjemmedbt.⁵,

fremst. 5.8. s.å., d. 15.11.1711 i Rudkøbing, begr. sst.

Karen Giødesdatter, f. 27.7.1712, hjemmedbt., fremst. 7.9.

s.å.⁶. G. 18.6.1751 i Lindelse m. Friderich Lorenzen, kgl. herredsfoged i Karr hrd., Tønder amt.

Birgitha Agnes Giødesdatter, f. 19.10.1713, hjemmedbt.

22.10. s.å., fremst. 29.11. s.å.⁷, d. som barn.

Anna Giødesdatter, f. 4.3.1715, hjemmedbt., fremst. 16.4.

s.å.⁸. G. 20.9.1748 i Lindelse m. Niels Thorup, birkefoged på Sjælland.

Elisabeth Sophie Giødesdatter, f. 10.4.1716, dbt. 27.5. s.å.^o,
d. 5.10.1794. G. 1.g. m. Peder Pedersen Müller i
Rudkøbing, g. 2.g. m. sognepræst Laurits Christopher
Jacobsen Ursin, faderens efterfølger i embedet.
Margretha Bang Giødesdatter, f. 6.5.1717, fremst. 18.6. s.å.,
d. som barn.
Cille Hedevig Giødesdatter, f. 14.6.1718, fremst. 5.8. s.å., d.
som barn.
Margretha Bang Giødesdatter, f. 14.1.1720, fremst. 7.3. s.å.,
d. som barn.
Birthe Cathrine Giødesdatter, f. 6.3.1721, fremst. 23.4. s.å.
G. 13.11.1750 i Lindelse m. Jens Schurmann,
sognepræst i Frørup, Fyn.
Niels Giødesen, f. 6.3.1722, fremst. 18.11. s.å., d. som barn.

44. Frederik Jessen

F. 1665 i Nykøbing, Falster.
Søn af Jesse Jessen og Anna Rostrup.
G. ca. 1695 m. Maren Falentinsdatter.
Begr. 21.5.1731 i Idestrup, Falster.

Sognepræst

De første år efter faderens død (7.6.1676) opholdt han sig hos præsten Hans Rostrup i Nakskov; han blev student fra Nykøbing skole i 1682 (eller 1683), studerede ved Københavns universitet og blev magister 1706; blev 26.2.1687 kaldet til adjunctus et successor hos hr. Mads Damsberg i Falkerslev, med hvem han 27.7.1695 sluttede en kontrakt, hvorefter han, der uden tvivl samme sommer var blevet gift, overtog præstegårdens husholdning og ret til at oppebære de fleste af embedets indtægter, imod at give hr. Mads fri kost og 50

rdlr. i penge; denne kontrakt fik ikke længe betydning, da hr. Mads kort efter forflyttedes og døde; men da den hr. Jessen givne succession på Falkerslev og Horreby kald efter omannekteringen måtte træde i kraft, erholdt han succession på Idestrup samme dag hr. Mads Damsberg blev kaldet hertil, 26.10.1695, og tiltrådte altså få dage efter ved hr. Mads' død sognekaldet.¹

I h. t. Graae² synes han at have arvet faderens selvrådighed, - i hvert fald fik han 26.7.1726 af stiftøvrigheden og magistraten i Nykøbing tilhold om at afholde sig fra "selvtagne friheder" i Idestrup kirke. Han havde uberettiget ladet et barnelig nedsætte i en begravelse under kirkegulvet, bemærket sig en lukket stol m. m.

45. Maren Falentinsdatter

F. ca. 1679 i Østofte, Lolland.

Datter af Falentin Carstensen og Elisabeth Lundt.

G. ca. 1695 m. Frederik Jessen.

Begr. 20.1.1740 i Nykøbing, Falster.

"Et Hundrede Rigsdaler var mange Penge i Datidens Nykøbing saavel som i det øvrige Land, hærget, som det var, ikke blot af Krigen med Karl Gustav og Pesten 1654 - der havde lagt ca. 1500 Bøndergaarde øde -, men ogsaa af de usalige Krige, som Kristian den Fjerdes vanvittige Udenrigspolitik havde paaført Landet. For den Pris kunde man købe sig en pæn Ejendom i Nykøbing. Endnu i 1735, da Tiderne dog havde bedret sig betydeligt, kunde Maren Carstensen, Enke efter Jes Jessens ældste Søn, Præsten i Idestrup, Magister Frederik Jessen, købe Bertel Wichmanns Hus i Store Kirkestræde for 80 Rdlr. Akkurat en Femtedel af, hvad en af

Stolene har kostet i den Raadhushal, hvor hendes Mand findes afbildet sammen med sine Forældre."¹

Børn:

Falentin Jessen, dbt. 7.5.1697, d. 25.7.1697.

Jesseus Jessen, f. i sept. 1698, d. 2.8.1700.

Elisabeth Jessen, dbt. 15.6.1700, begr. 30.5.1703.

Lorens Lundt Jessen, dbt. 29.10.1701, d. 1773. Lorentz

Jessen var oprindelig kammertjener hos Frederik den Femte, mens denne var kronprins, men avancerede, da kronprinsen blev konge, til toldinspektør, vinleverandør til hoffet, justitsråd m. m. Han var gift med Bertha Behrends; ægteskabet var barnløst; han døde som en meget velhavende mand.

Henning Kristian Jessen, f. 31.5.1705, begr. 1.5.1724.

Elisabeth Anne Marie Jessen, f. 13.11.1706, begr. 2.4.1784, blev gift med sin faders efterfølger i embedet, Peter Lotharius Mohr von Waldt (1696 - 1757).

Frederik Christian Frederiksen Jessen, f. 7.2.1708, se ane 22.

Marie Olrog Jessen, f. 24.4.1709, først gift med magister

Nikolaj Krag, sognepræst i Fuglse på Lolland, som døde 2.9.1732; atter gift 14.7.1734 med købmand Hans Martner i Nykøbing F., som blev begr. 15.1.1745. Hun døde selv 18.1.1754, efterladende en datter (Mariane) af første og en søn (Rasmus) af andet ægteskab.

Marie Amalie Kristiane Jessen, f. 26.1.1711, begr. 17.1.1721.

Kristian Jessen, f. 2.1.1713, begr. 20.1.1713.

Jørgen Jessen, forriges tvillingbroder, begr. 11.1.1713.

46. Jørgen Erichsen Willer

F. o. 1685.

G. 1.g. m. Else Thomasdatter.

G. 2.g. m. Maren Larsdatter Fiil.

Begr. 21.4.1741 i Rødby.

Købmand, skipper

Jørgen Willers 2. hustru, dbt. 10.11.1689 i Nr. Alslev, d. 15.6.1751 i Rødby, var datter af præsten Laurits Hansen Fiil og Karen Widsted. Hun blev 2.g. g. m. Peter Winther i Rødby.

Den 15.4.1709 lod Jørgen Erichsen læse flg. auktionsbrev på sit hus: "Afg. Peder Jacobsen Willers forhen iboende og afdøde Ejendoms hus beliggende i den østre Gade imellem Christopher Hansens Hus paa den vestre, og indkørselen fra Norden ind i Byen paa den østre Side, hvor da indfandt sig Jørgen Erichsen her i byen, som ved Christian (Jacobsen) Willer, som den højst bydende blev tilslagen forbemelte sahl. Peder Willers efterladte Ejendoms hus for 421 sldr. siger fire hundrede tyve og en slettedaler med ald dens bygt baade til gaden og inde i gaarden, som nu forefindes. Samt tilhørende Jernkakkellovn udi Stuen, og ellers alt hvad nagelfast er, samme hus tilhørende med Have og Gaardsrum. Ligesom sl. Peder Willer det i Brug og Hefd haft har. Forbemelte Jørgen Erichsen herefter skal nyde og beholde for sig og sine arvinger, til fuldkommen Ejendom uden nogen modsigelse i alle Maader, saasom han derfor har gjort fornøjelse for det højeste Bud 421 sdr. til sl. Peder Willers enkes laugværge og Casserer for Auktionspengene for den sahl. Mands Gods at oppebære, hvilket udi Rettens

Betjenter efter Kongl: Mayts: allernaadigste Auktions forordnings tilhold."¹

Jørgen Erichsen erhverver efterfølgende år yderligere et hus. "Han fremtræder 30.5.1710 udi sal. Peder Madsen Vibes Hus her i Byen, saasom den sal. Mand udi Kongens tjeneste i Kbh. er bortdød. Jørgen Erichsen fordrede (huset) som han havde lånt den sal. Mand i Kbh. d. 7.4., da han var kommet fra Skaane, rede penge 4 dlr."²

Det er nok med den senere opførte Willers Gård i Rødby, man skal forbinde ovennævnte ejendom, som Jørgen Erichsen købte i 1709. Fra gammel tid lå der nemlig her et traktørsted med handel og overnatning af standspersoner og andre, som fra Dragsminde færgested tog ud og ind af riget. Herfra gik der en rute til Putgarden på Nordfemern og en anden til Heiligenhafen på fastlandet. Den nuværende gård er et forhus opført 1729 af købmand og kirkeværge Jens Marcussen Willer. Huset er opført af svært egebindingsværk og munkesten. Det blev fredet 1919 og gennemrestaureret i årene 1939 - 40. Til forhuset har tidligere hørt en tværbygning af bindingsværk til magasin, stald m. m., der i 1801 omfattede 12 fag, senere udvidet til 18 fag. Denne bygning er nedrevet efter 1941. - I det gamle traktørsted boede 1660 Jacob Wilder, der siges at være flyttet fra Femern til Rødby 1628, hovedmand for de otte mands lav eller Skipperlavet, som det også blev kaldt. I denne forbindelse nævnes i 1738 Jørgen Erichsen Willer, skipper, og i 1741 den samme samt hans søn Erich Jørgensen Willer³.

Efter en ophedet og langtrukken lærer- og skolestrid⁴ taber kongen tålmodigheden og henstiller i rescript⁵ til stiftamtmanden og biskoppen "at tilrettesætte Jørgen Erichsen Wille med flere for deres paa (egne) vegne og samtlige

Borgerskabets vegne i Rødby, til Hans Mayts indgivne urigtige klage dateret 16.12.1735."

I h. t. Haugner⁷ hænger der i Rødby kirke to skibe. Det største og nyeste bærer rundt om siderne følgende indskrift: "Anno 1741 den 17. Martii blev dette Skib foræret Kircken til Prydelse af Jørgen Eriksøn Willer, Jens Markusøn Willer, Lars Ottosøn, Peder Braband, Lars Heniksøn, Jacob Ottesøn, This Marthisøn, Erik Jørgensøn Willer, Albret Boye, Hans Zier, Søren Winter, Hans Eriksøn og Johan Jeppson." - I Rødby kirke⁸ findes der desuden en lysekrone fra begyndelsen af 1700 - tallet foræret af blandt andre skipper Jørgen Eriksen Willer.

Han og hans hustrus gravsten er nævnt i Danmarks kirker⁹: Jørgen Ericson Willer og hustru Else To(mes) Datter, begr. 21.4.1741. Grå kalksten 140 x 100 cm med fordybede versaler. Udvendig på tårnets sydside. - I h. t. Bertouch¹⁰ med følgende indskrift: "Disse fliser haver Jørgen Eriksen Wilder og hustru Else (Thomas) Datter ladet be (koste Gud) til ære (kirken til prydelse) oc dennem selv åmindelse (Amen)."

På RA rummes John A. Langes Seddelsamling, hvor teksten indledes således¹¹: "Selve Stamtavlen, Hovedstamtavlen "Willer Slægten paa Laaland", som jeg i Aarene omkring 1930 udarbejde til Frøknerne Willer, er ikke i min Besiddelse, men eies nu af Secretær Aage Willer i Hellerup. Det er et meget stort Værk, haandskrevet i 4 Foliobind. Indbundet. Stamtavlen følger altsaa ikke hermed. Hvad jeg afgiver til RA er altså det Materiale, som Stamtavlen er udarbejdet af og som, ordnet paa en bestemt Maade, udgør Stamtavlen. Saaledes følger hermed i 2 Trækasser: Alle Udskrifterne ordnet slægtsvis, til Rødby Linien, til Marcus Willer og hans Decendents, til Nysted Linien, til 4. Bind.

som omfatter Familier og Personer af Navnene Willer, Wilder, Willers og Willert." - Herefter følger først "De ældre Led af Rødby Slægten, for hvilke der ikke - paa Grund af manglende Kirkebøger - kan gøres tilfredsstillende Rede for Sammenhængen med de yngre Slægter, der omfattes af Stamtavlen." - Udskrifterne findes på sedler påført side-nummeret i den endnu ikke fundne slægtsbog og består kun af navn, undertiden et årstal, sjældent en stillingsbetegnelse. På side 43 (altså på seddel mærket nr. 43) står navnet Erik Willer 1650, umiddelbart efter følger seddel nr. 45 Jørgen Erichsen Willer (uden årstal) og umiddelbart derefter seddel nr. 49 Erik Jørgensen Willer (uden årstal). Navnet Jacob Willer findes på tre efter hinanden følgende sedler: Nr. 147 (tilføjet 1661), nr. 151 (tilføjet 1681), nr. 155 (tilføjet 1683). Herefter følger umiddelbart nr. 163 Christian Jacobssön Willer 1696 og nr. 175 Peder Jacobssön Willer 1692, formentlig de to i auktionsprotokollet nævnte personer (muligvis brødre og sønner af Jacob Willer). - Hvis 1650 angiver et fødsels- eller dåbsår, kunne Erich Willer meget vel være den eftersøgte far til Jørgen Willer. - Endelig findes der i Danmarks kirker¹² en oplysning, som kan lede tanken hen på hans farfar: "Et gravkapel for Jørgen Eriksen omtales 1682 i et gavebrev fra hans enke, Marta; i en reparationsregning fra 1705 omtales det som en virkelig bygning med egebjælker og spær, og det er antagelig dette kapel, der 1816 omtales som et begravelseshus ved den vestre side af våbenhuset; det var ved det tidspunkt meget brøstfældigt." I DK.s tilhørende navneregister ses: Willer, Jørgen Eriksen, g. m. Martha Pedersdatter.

47. Else Thomasdatter

F. ca. 1684.

Datter af Thomas Lauridsen og Maren Hansdatter.

G. m. Jørgen Erichsen Willer.

D. 1729, formentlig i maj måned i Rødby.

Else Thomasdatter nævnes 1701 som 17 år gammel, og 1714 ses hun at være gift med købmand Jørgen Erichsen.¹

Børn (se de fire yngste i Nysted kbg.):

Erich Jørgensen Willer, købmand i Rødby, d. før 20.6.1744.

Drukuede sig efter sigende i fortvivlelse over ikke at kunne leve op til sin fars forventninger.

Maren Jørgensdatter Willer, se ane 23.

Karen Jørgensdatter Willer, f. 2. påskedag 1715, d. s. å.

Laurs Jørgensen Willer, f. 11.11.1716, d. s. å.

Niels Jørgensen Willer, f. 8.2.1720, d. s. å.

Jens Jørgensen Willer, f. 23.12.1724.

48. Andreas Nissen

Flere kilder anfører ovennævnte Andreas Nissen som Peter Andersens (se ane 24) iøvrigt ukendte far. Ifølge Elvius og Hiort - Lorenzen¹ er Peter Andersen født i landsbyen Brarup (Braderup) i Kær herred i Sydslesvig. Fabricius² beskriver forholdet således: "I LDF³, der ajourfører stamtavlen fra 1891, angives hans forældre som Andreas Nissen i Brarup og Agathe Andersen. En af forfatteren fra sognepræsten i Lindholm modtagen kopi af Peter Andersens "Familien - Blatt" bekræfter, at hans far hed Andreas Nissen, således at han altså, som skik var i Nordfrisland lige til slutningen af 18. århundrede har taget efternavn efter faderens fornavn. Moderen er i det nævnte "Familien - Blatt" kun anført som "Agatha", men af en kopi af sognets "Totenregister" vedrørende året 1798, hvorefter Peter Andersen døde 25.3. og blev begravet 3.4., fremgår, at hun hed Agatha Andersen."

Fabricius anser det herefter for nærliggende at antage en slægtsforbindelse mellem Dorothea von Andersen, der afhændede Klægsbølgård til Thomas Balthasar von Jessen, og Agathe Andersen. Men problemet med familiens adelige herkomst har efter mange år ikke kunnet løses.

"Familiens tradition om at tilhøre den adelige danske Slægt von Andersen støttede sig til hosføjede, af tidligere Medlemmer af Familien anvendte Vaaben, Stamfaderens Stilling som Lensfoged i Lindholm og andet, men nyere Undersøgelser har godtgjort, at et saadant Slægtskabsforhold, om det overhovedet er tilstede, ialtfald maa søges paa Spindesiden, idet nedennævnte Agathe Andersen sandsynligvis er en Datter af Lensfoged i Lindholm Andreas Bendix von Andersen (død efter 1717)."⁴

49. Agathe Andersen

Formentlig datter af lensfoged i Lindholm Andreas Bendix von Andersen.¹⁻³

G. m. Andreas Nissen i Braderup. I dette ægteskab fik hun sønnen:

Peter Andersen, f. 16.2.1715, se ane 24.

50. Hanss Heinsen¹

Far til

Herrlich Heinsen, f. 19.9.1711, se ane 25.

52. Peder Baadh

F. ca. 1678 - sandsynligvis i Sjørup, Skåne.

Søn af Oluf Pedersen Båth.

G. 13.1.1718 i København (Petri) m. Elisabeth Hollmann.

D. 1752 i København (Petri); begr. mellem 11.2. og 14.2. i madam Hollmanns familiegrav nr. 70 i nævnte sogns kirke.

Isenkræmmer, rodemester

"...Kom tidligt till Kjøbenhavn, där han på 1690-talet var "krambosvend", antagligen sedan 1696, ty i bouppteckningen 1710 i Fårabäck säges han hafve "varit borta i 14 år", väntades då hem igen, men stannade i danska hufvudstaden; blef 1717 6/12 borgare och järnkramhandlare i Kjøbenhavn och intogs samtidigt i "Urte- og Isenkræmmer-samt Sockerbagerlauget", hvilket stiftades 1693 10/6. Han bodde då på "Quisten" i sin blifvande svärfaders Oct. Hollmans hus och fick efter giftermålet butik i källarvåningen, köpte på auktion 1751 9/7 efter svärföräldrarna deras hus vid Amagertorv (Vimmelskaftet), matrikelnr. (40, Strand Kv.) 51 för 7,004 rdlr. courant. Huset, som sedan 1735 15/6 var brandförsäkradt för 6,500 rdlr., bestod af "7 grundmurede Fag 3 Etager höij med en stor Kuist over 5 Fag med Kielder under heele Huuset, som er afdeelt i 5 Parter." Erhöll lagfart därpå 1751 31/12. Huset övergick efter Baadh's död till änkan och de båda sönerna. Änkan fortsatte affären..."¹

"Stamfaderen (til den ældre Slægt Baadh i Danmark) Peter (Olaussøn) Baadh (1678-1752) fra Ystad i Skåne, begyndte 1717 en Isenkramhandel i Kbhvn., som fortsattes af hans Enke og fra 1761 af Sønnen Octavius Hollmann Baadh (1728 - 1800); derefter af dennes Brodersøn, den ugifte Pe-

ter Nikolai Baadh (1770-1805) og Isenkræmmer Friderich Winther (1758-1828); siden af en Søn af Winther, Mathias Frederik Octavius Winther (1808-83), fra hvem den i 1848 overgik til Isenkræmmer Søren Julius Rohde (1820-55), der kaldte Firmaet: Baadh og Winthers Efterfølger."²

I det offentlige liv nåede Peder Baadh ikke frem i samme grad som svigerfaderen. Ganske vist blev han 1727 udset til rodemster, men 1729 dimitteredes han efter løfte fra sit hverv. - 11.2.1752 måtte Elisabeth Magdalene Hollman løse begravelsesbrev for sin afdøde mand. Som dødsårsag anføres i kirkebogen et slagtilfælde. Således endte Peder Baadh sit arbejdssomme og flittige liv. Den forretning, som han havde modtaget i ødelagt stand, havde han nu bragt på fode. Sit navn havde han gjort velkendt indenfor det københavnske borgerskab.³ - Han siges ved begravelsen at være 73 år. Fødselsåret er mest sandsynligt 1678, men han kan naturligvis også være født 1679, som anført af Lundberg.

53. Elisabeth Magdalene Hollmann

F. 7.6.1696 i København (Petri).

Datter af Octavi Holman og Elisabeth Bischofff.

G. 13.1.1718 i København (Petri) m. Peder Baadh.

D. 13.4.1763 i København; begr. 19.4. sst. (Petri).

Bryllupsvers med tidsangivelse af E. M. B. ¹

Børn:

Octavius Hollmann Baadh, dbt. 31.12.1728, se ane 26.

Olaus Baadh (1731 - 1806), brygger og rådmand i Kbh., g.

1768 m. Cathrine Marie Schiøtt (1747 - 1808), datter af kancelliråd, brygger og bankdirektør Peter Nicolai Schiøtt og Marthe Sophie Daldorph.

Det var Peder Baadh og hans hustru, der efter auktionen 9.6.1751 overtog Bertel Henrik Bischoffs gamle gård (se under ane 214). 31.12.1751 udstedtes skødet, der blev tinglæst 5.6.1752, men da var Peder Baadh allerede død. Som omtalt førte hans enke forretningen videre, men hun optog sine to sønner i den. Siden udtrådte Olaus Baadh, der 1758 erhvervede den store gård på hjørnet af Compagni-stræde og Knabrostræde (Snarens Quater 66) og fortsatte den derværende bryggerivirksomhed. Efter moderens død delte brødrene arven imellem sig uden retslig mellemkomst, og 2.1.1764 udstedte Olaus til broderen skøde på ejendommen. 1781 forhøjedes assurancesummen med 3.500 rdlr., så gården ialt repræsenterede en værdi på 12.000 rdl. foruden grunden. Samtidig voksede Octavius Hollmann Baadhs formue på anden vis.²

54. Christen Humble Rosenberg

Dbt. 27.4.1700 i Aalborg (Budolfi).

Søn af Christen Thøgersen Rosenberg og Anne Christensdatter Humble.

G. 23.11.1736 i København (Petri) m. Christiana Gertsen.

Begr. 3.12.1776 i København (Petri).

Silke- og klædekræmmer

Borgerskab som sådan 18.7.1731 i Kbh. (med oplysning om fødested). Ejer af matr. nr. 42 og 43 på Amagertorv.

55. Christiana Gertsen

Dbt. 7.11.1706 i Flensborg (Sct. Marien Kirche).

Datter af Andreas Gertsen.

G. 23.11.1736 i København (Petri) m. Christen Rosenberg.

Begr. 11.5.1780 i København (Petri).

Efternavnet skrives også Gertzen og Gerdsen. -
Hjemmevielse. Boede ved begravelsen i Vimmelskafet nr.
53.

Børn (alle døbt i Sct. Petri kirke i Kbh.):

Christian Rosenberg, dbt. 18.12.1736.

Christian Rosenberg, dbt. 30.1.1738.

Anna Maria Rosenberg, dbt. 4.3.1740, se ane 27.

Catharina Rosenberg, dbt. 7.6.1742.

Andreas Rosenberg, dbt. 26.6.1743.

Christiana Rosenberg, dbt. 15.7.1744.

Andreas Rosenberg, dbt. 24.8.1748.

56. Joen (Jone) Gundersen

F. o. 1675 i Landskrona, Malmöhus län, Skåne.

G. 1.g. 15.4.1703 i Køge m. Gertrud Christensdatter.

G. 2.g. 14.1.1718 i Køge m. Johanne Jensdatter.

Daglønner

Borgerskab i Køge 19.2.1704, anf. herved som daglønner
født i Landskrona, Skåne.¹

57. Gertrud Christensdatter

G. 15.4.1703 i Køge m. Joen Gundersen.
Begr. 14.9.1717 på Sct. Giertrud kirkegård, Køge.

Børn¹:

Gunder Joensen, dbt. 1.12.1709, se ane 28.

60. Hinrich Schütt

F. o. 1690.

G. 30.9.1714 i Lübeck¹ m. Susanna Jandt.
Begr. 18.6.1759 sst.

Skrive- og regnemester

61. Susanna Jandt

Dbt. 14.5.1685 i St. Jakobi, Lübeck.
Datter af Hinrich Jandt og Anna Derlien.
G. 30.9.1714 i Lübeck m. Hinrich Schütt.

Børn¹:

Anna Maria Schütt, dbt. 29.7.1715.

Peter Hinrich Schütt, dbt. 14.9.1716².

Christopher Schütt, dbt. 13.12.1717, se ane 30.

Joachim Wilhelm Schütt, dbt. 14.2.1721.

Hans Hinrich Schütt, dbt. 8.1.1727.

VII. Tip³ - oldeforældre

64. Jørgen Pedersen Graae

F. ca. 1659.

Søn af Peder Nielsen Graae.

G. 3.1.1689 i Svendborg (Frue) m. Cathrine Knudsdatter.

Begr. 26.8.1705 i Svendborg - i den store gang i Sct. Nicolai kirke - i sin alders 46. år.

Købmand

Jørgen Graae gjorde sin borgered i Svendborg 25.1.1683 og angiver, at han "agter at bruge købmandsskab." Efter hans navn vedføjes " og her ibidem." Om dette betyder, at han er barnefødt i byen ligesom den forrige, der vinder borgerskab, eller blot betegner hans nuværende opholdssted, kan ikke afgøres. Hans fader "Peder Nielsen" havde 18. s. m. givet møde på rådstuen for at meddele, at sønnen - "Jørgen Pedersen Graae" - ikke var tilstede, da han blev citeret, men nok efter sin hjemkomst skal "indstille til erklæring, enten han bliver her i byen eller ikke."

Det blev "efter indstændig begæring" 24.2.1687 bevilget ham og Hans Jacobsen "et lidet skiberum af nys paa byens skibsbro at opsætte og forbygge"...I et mandtal for 1698 opføres han som ernærende sig af "købmandsskab, skibsfart og ølsalg." Samme år nævnes han i acciseregnskabet, først som ejer af en jagt på 4, senere af en på 6 læster, ladningen var hør og hamp; rejserne gik nu og senere hyppigst til København, dog også til Nakskov og Kiel. Det ses, at han,

da der 1699 udskreves kopskat, holdt en tjenestekarl og en pige, året efter opføres han som levende af "skibsfart og husnæring."

Han udmeldes 3.1.1690 til selvanden at være kæmner, en af byens vigtigste bestillinger, senere skulle han efter rentekammerets ordre af 25.1.1696 påligne konsumtionen. Det er vel også ham, og ikke hans broder skomageren af samme navn, der 2.1.1691 og 2.1.1694 udmeldes til taxerborger.

Efter familietraditionen skal han have lært handelen først i Haderslev, senere i Hamborg eller Lybæk. Han har sikkert samlet sig penge og må betragtes som den, der grundlagde den handel, som fortsattes af hans sønner og efterkommere i 100 år efter hans død.¹

65. Cathrine Knudsdatter

F. 28.12.1667 i Svendborg.

G. 1.g. 3.1.1689 i Svendborg (Frue) m. Jørgen Pedersen Graae, som dog ved dette tilfælde kun kaldes Jørgen Pedersen, trolovelsen havde fundet sted 1.7.1688.

G. 2.g. 18.6.1706 i Svendborg (Nic.) m. Jens Hansen.

Begr. 4.8.1710 i Svendborg "udj Sct. Nicolai Kirke i den store Gang i sin Alders 42 Aar, 7 Maaneder og 8 Dage."

Hendes 2. mand var købmand og skipper. Han antog navnet Graae, der også førtes af hans børn. Han begravedes 11.6.1717 36 år gl. på Sct. Nicolai kirkegård.

Samme år, som hun var blevet enke, indgav hun følgende seddel, som udgør bilag i byens regnskab: "Til allernaadigste Kopschatz anden Termin betaller ieg vnderschreffne for mig

sielfuer, et Barn og en Tieniste-Pige, Penge paa Rendte ha-
fuer ieg icke, saa sandt hielpe mig Gud og hans hellige Ord.
Svendborg d. 9. Xbr. 1705. Katrine salig Jørgen pedersen
Graas."

Skiftet efter hende påbegyndtes 29.8.1710, her nævnes
hendes tre sønner af 1. ægteskab:

Knud Jørgensen Graae, dbt. 13.10.1689, se ane 32.

Mads Jørgensen Graae, dbt. 14.8.1691 i Svendborg (Nic.),
købmand og skipper i Svendborg, begr. 26.1.1768 i Vor
Frue kirke i Svendborg, "i Koret i aaben Begravelse."
Da kirken restaureredes i 1844, fandtes hans og hans 2.
hustrus hensmuldrende kister, der udover nogle her
benyttede personalia var uden interesse. G. 1.g.
11.5.1714 i Svendborg (Frue) m. Mette Kirstine Chris-
tiansdatter, f. 1688, begr. 27.10.1755 i Svendborg
(Frue). G. 2.g. 23.6.1756 i Sct. Jørgens m. Anne Munch,
f. 29.12.1689 i Bistårup, dbt. 3.1.1690 i Skjellerup
(datter af regimentsskriver Anders Munch og Barbara N.
N.), d. 17.11.1771 i Svendborg, begr. 2.12.1771 i Vor
Frue kirke "i Koret i aaben Begravelse under Skriftesto-
len."

Peder Jørgensen Graae, dbt. 8.2.1694 i Svendborg (Nic.), d.
10.9.1763 på Hvidkilde, begr. 13.9.1763 i Svendborg
(Nic.), købmand og skipper i Svendborg. G. 1.g. m.
Anna Rasmusdatter, g. 2.g. m. Dorothea Andersdatter,
g. 3.g. m. Mette Kirstine Winther. Opføres i kop-
skattemandtallet for 1718 som "smaahandler", ejer dog
allerede to år efter en galiot på 6½ læster, efterhånden
er han sikkert blevet en velsitueret mand. Til sin død
ejede han en gård i Gjerritsgade, han var desuden
forpagter af hovedgården Løjtved i Sunds herred. Sam-
men med Søren Jørgensen på Hvidkilde købte han 1756

hovedgården Vormark med 36 tdr. hartkorn i Gudme herred for 5710 rdlr. 1770 forpagtede han af konferensråd Lehn det til Hvidkilde og Nielstrup hørende hollænderi, bestående af 315 køer og 14 tyre. Handel og skibsfart var således ikke vedblivende Peder Graaes eneste virksomhed.¹

70. Peder Mortensen

Dbt. 25.3.1647 i Bregninge, Tåsinge.
Søn af Morten Feyler og Karen N. N.
G. før 1.4.1673 m. Bodil Pedersdatter.
Begr. 29.2.1730 i Svendborg (Nic.).

Handelsmand

Borgerskab i Svendborg 6.8.1674; boende Brogade vesten
Kullinggade 10 og 12 1682 og 1723.¹

71. Bodil Pedersdatter

Fmtl. datter af Peder Carstensen.
G. før 1.4.1673 m. Peder Mortensen.
Begr. 18.9.1730 i Svendborg (Nic.).

Barn:

Kirsten Pedersdatter, f. 2.9.1677. se ane 35.

72. Hans Olufsen Bonde

F. ca. 1645.

Hans hustrus navn var Bodil, men vielsen har ikke kunnet findes. Hun var født ca. 1648 og blev begravet 9.5.1705 i Skårup sogn, 57 år gl.

Begr. 8.4.1701 i Holmstrup, Skårup sogn, Svendborg amt.

Kgl. skovrider

I h. t. Grandjean¹ blev han skovrider i Holmstrup på Fyn 15.1.1683 (eftermand: sønnen O. H. Bonde). - Boede allerede 1671 i Holmstrup.

Efterkommere af mandslinien kaldte sig Bondo.²

Børn (alle døbt i Skårup):

Oluf Hansen Bonde, dbt. 15.3.1671, se ane 36.

Peder Hansen Bonde, dbt. 10.8.1673, d. før 1746.

Maren Hansdatter Bonde, dbt. 23.3.1676, d. før 1746.

Mads Hansen Bonde, dbt. 3.11.1678, begr. 1.6.1746 i Svendborg (Frue).

Cathrine Hansdatter Bonde, dbt. 6.5.1683, begr. 7.12.1775 i Skårup, g. m. Holger Møller (d. før 1751).

Claus Hansen Bonde, dbt. 5.8.1685, d. før 1746.

74. Jacob Mathiesen Ditzel

F. 1652.

G. m. Anna Hansdatter.

Begr. 16.2.1725 i Vindinge sogn og herred, Svendborg amt.

Kaptajnløjtnant

Hirsch¹ oplyser flg.: Jacob Mathiesen el. Matsen Ditzel, f. ca. 1652, begr. i Vindinge 16.2.1725. Karakteriseret løjtnant i 1. fynske nationale rytterregiment i kornets nr. 20.11.1705, kaptajnløjtnant 13.4.1711 - 25.6.1714, igen løjtnant i samme regiment 21.1.1716, afsked 12.11.1725. Kvartermester boende i Vindinge ca. 1690 - 1724. Såret i Gadebusch 20.12.1712 og flere andre steder.

75. Anna Hansdatter

F. ca. 1662.

G. m. Jacob Ditzel.

Begr. 6.10.1732 i Skårup sogn, Svendborg amt.

Børn:

Elisabeth Cathrine Jacobsdatter Ditzel, f. 11.7.1682, se ane 37.

Thomas Ditzel, løjtnant i preusisk tjeneste, kornet i 1. fynske rytterregiment 4.11.1761.

80. Gomme Jensen

F. 1625.

Fmtl. søn af Jens Gommesen.

G. 1.g. m. Anna Brand.

G. 2.g. m. Salome Wernersdatter.

Begr. 27.4.1689 i Ærøskøbing.

Rådmand, købmand

"Hans Gommesen Brandt (ane 40) må være en søn af Gomme Jensens første ægteskab, men hans kones navn

nævnes ikke. I Ærøskøbing rådstueprotokol 22.5 - 26.5 1663 hedder det imidlertid i en sag mellem Hans Brand og Hans Svendsen: "Der er Gomme Jensen Fuldmæchtig paa hans Konefaders Hans Brands Vegne." Gomme Jensens kone er Anna Hansdatter Brand(t), og det er så moderens navn Hans Gommesen Brandt har antaget."¹

"Men Gomme Jensen havde mange flere Børn, hvis moder sikkert hed Salome Wernersdatter, Datter af Bogbinder Werner Clausen (f. o. 1608, d. 1686). I Følge Ærøskøbings Kirkebog har der været ikke mindre en 13 Børn i dette Ægteskab... Ved Hans Gummesen Brandts Død (nævnes) kun tre Brødre: Werner (opkaldt efter sin Morfader?), Gomme og Peter, alle tre Købmænd i Ærøskøbing. Gomme (f. 1669) blev gift med Præsten i Rise, Dominicus Brandts Datter Ingeborg, og dør og bliver begravet i Nordborg 11.2.1747, 78½ Aar gammel (efter i 3½ Aar at have opholdt sig hos sin Svigersøn Præsten Jens Fangel). At Gomme Gommese søns Børn har kaldet sig Brandt, er let forklarligt. Her kan det dokumenteres, at deres Mor hed Brandt. Hendes Bedstefader var Præst i Nordborg Anders Christensen Brandt og havde Navnet fra sin Hjemegn Brande."²

81. Anna Hansdatter Brand

Datter af Hans Brand.

G. m. Gomme Jensen.

Børn:

Jens Gommesen, 1663 - 1700, rådmand i Ærøskøbing.

Hans Gommesen Brandt, f. 1664, se ane 40.

82. Hans Glamann

F. o. 1630 i Uckermünde, Brandenburg.

G. o. 1660 m. Ingeborg Tortsen.

D. o. 1689 - fmtl. i Ærøskøbing.

Amtsskriver, borgmester

I 1680 var Hans Glamann amtsskriver på Søbygård. Han stammer fra Uckermünde i Brandenburg, hvor hans far var oldermænd for bryggerlavet. Han var kammertjener hos hertugen i Glücksborg i 5 år, derefter blev han i 1653 amtsskriver på Graasten; dette embede beholdt han i 9 år. Derefter flyttede han til Ærøskøbing. I 1667 var han forpagter af Ærøskøbing ladegård, Køpinghof; 1680 blev han som nævnt amtsskriver på Søbygård, fra 1685 til 1689 var han borgmester i Ærøskøbing. Han var gift med Ingeborg Tortsen, datter af diakon i Sønderborg Johs. Tortsen og Birgitte Jepsen, men vielsen har ikke kunnet findes i Sønderborg kirkebog. Ingeborg Tortsens mor er heller ikke, som anført af Smith, Engeborg, men Birthe (eller Birgitte) Jepsen. Hun er derimod opkaldt efter denne, faderens første hustru.¹⁻³

83. Ingeborg Tortsen

Dbt. 2.2.1642 i Sønderborg.

Datter af Johannes Tortsen og Birthe Jepsen.

G. o. 1660 m. Hans Glamann.

Børn:

Sophie Elisabeth Hansdatter Glamann, f. 1661, d. 22.8.1701
i Rise på Ærø, g. m. sognepræst Dominicus Andersen
Brandt, d. 2.10.1703 sst.

Philipp Hansen Glamann, dbt. 12.8.1668 i Ærøskøbing,
begr. 30.4.1718 i Lindelse.¹

Birthe (Birgitte) Cathrine Hansdatter Glamann, dbt. 21.11.
1669, se ane 41.

84. Niels Giødesen

F. ca. 1649 - antagelig i Krogsbølle, Fyn.
Søn af Gøde Hansen og Margrethe Bang.
G. m. Margrethe Torkildsdatter.
Begr. 30.11.1725 i Rudkøbing.

Sognepræst

I h. t. SVW¹ sognepræst 2.9.1674 i Rudkøbing og Skrøbelev,
Langelands Nørreherred, Svendborg amt, Fyns stift. - Gav
penge til et orgel. - Navnet skrives også Gødesen og
Ægidiesen. - Hans hustru var datter af hans forgænger i
embedet, provst Torkil Christensen.

85. Margrethe Torkildsdatter

F. ca. 1657.
Datter af Torkil Christensen og Karen Hansdatter.
G. m. Niels Giødesen.
Begr. 16.2.1719 i Rudkøbing.

Barn:

Giøde Nielsen, f. 1679, se ane 42.

86. Johan Jessen

F. i Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt.

Søn af Jacob Jessen.

G. i juli 1678 m. Birgitha Agnes Jessen.

D. 16.5.1724 i Broager, Sønderjylland.

Herredsfoged

Hertugelig herredsfoged 1678 - 1713, i Broager 1678, tillige i Angel 1708¹; fra ca. 1700 forpagter af Skeldegård i Broager sogn, der tilhørte de lyksborgske hertuger.² Iflg. Graae³ var han en nær slægtning af provst Jesse Jessen (ane 88).

87. Birgitha Agnes Jessen

G. i juli 1678 i Broager m. Johan Jessen.

D. 16.4.1726 i Broager, Sønderjylland.

Børn (rækkefølgen usikker):

Anne Sophie Elisabeth Jessen, f. 16.2.1684, se ane 43.

Alexander Jessen, imm. i Wittenberg 4.4.1705, højfyrstelig lyksborgsk herredsfoged i Sundeved 1713, overførster i Glücksborg 25.6.1728, hofråd, herredsfoged og s. overførster konf. 30.1.1730, har ført omslagsregnskabet fra Sct. Hans 1730 til Sct. Hans 1733, fratråd 1733, overinspektør og kasserer for hertugen af Augustenborg 1736 - 42; d. 8.12.1752 i Sønderborg; begr. 15.12 sst.; g. 8.6.1711 sst. m. Cæcilie Herrn, f. 4.9.1687 sst. som datter af rådmand Henning Herrn og Cæcilie Tortzen⁴ (se under ane 167). Cæcilie Herrn d. 23.5.1775 i Sønderborg, begr. 31.5. sst. Efterlod ingen livsarvinger.

Margretha Jessen, g. m. tolder Nicolai Beck på Bierrebye-
gaard, Tullebølle sogn, søn af dommer Thomas Beck (d.
1680) og Anna Katharina von Ahlefeldt.

88. Jesse (Jes) Jessen

F. 5.5.1626 i Thumbby, Strukstrup herred, Sydslesvig.
G. 1.g. ca. 1654 i Nykøbing F. m. Magdalene Jakobsdatter.
G. 2.g. ca. 1660 i Nykøbing F. m. Anna Rostrup.
D. 7.6.1676 i Nykøbing F.

Provst

Student fra skolen i Odense, imm. ved univ. i Kbh.
22.5.1647, magister, rektor i Nykøbing F. 1654, sognepræst
ved Nykøbing og Systofte menigheder 20.7.1655, provst for
Sønderherred på Falster 20.5.1674, beskikket af biskop
Niels Bang. - Moller¹ har i tilknytning til sin stamtavle over
slægten von Jessen fra Nordfrisland en biografi om Jes Jes-
sen. Af denne fremgår det bl. a., at han omkring 1669 blev
tilbudt at være kongens hofpræst, men bad hans kgl.
majestæt om at måtte blive ved sin gamle menighed i Ny-
købing.

Hidtil har Jes Jessens far ikke kunnet findes, men Achelis²
oplyser, at han ikke har været præst. I h. t. Henning Jensen³
er Jes Jessen (f. i Thumbby under Gottorp provsti) bror til
Georg Jessen, student fra Slagelse, imm. ved univ. i Kbh.
1646, i Helmstedt 1649. Iflg. Graae⁴ er han desuden bror til
Ditlev Jessen, der oprindeligt havde været skipper og en kort
tid bosat i Nykøbing, men som senere blev købmand i
Arnæs, Sydslesvig.

Jes Jessen efterlod sig i ægteskabet med Magdalene Jakobsdatter datteren Anna, der blev gift med provst I. H. Saldolin i Horbelev, hvem hun fødte en datter og fire sønner. Magdalene var datter af borgmester Jacob Kristensen i Nykøbing.

Barfod^s beskriver Jes Jessen på flg. måde: "Han har her i Nykøbing vundet en Navnkundighed som vel aldrig vil dø, ved den Aandsnærværelse og djærve Fremtræden, hvormed han 1658 frelste Byen fra Svenskens Ødelæggelser. Da næmlig Karl Gustav havde indtaget Nakskov og erobret Lolland, dvælede han i Nykøbing et Par Dage, før han drog over til Sjælland. Byen blev skrækkelig plyndret, og da den umuligt kunde udrede den forlangte Brandskat, besluttedes dens Brand, og denne Udaad skulde iværksættes en Søndag. De ængstede Borgere forsamledes om Morgenens i Kirken, hvor Præsten Jessen holdt en Tale til dem, svarende til Tidens Trængsel. Under Prædikenen indtraadte i Kirken en Del Svenskere, af hvis Dragt han sluttede, at de ej hørte til Hoben. Uden at glemme sin Værdighed eller den nødvendige Besindelse, skærper han sin Tale imod Grumhed og Undertrykkelse. Da han kom hjem, lod Karl Gustav, der selv havde været tilstede i Kirken, sig mælde som hans Middags - Gæst. Men Jessen svarede ved Budet, at han frabad sig denne Naade, da han undsaa sig ved at byde Kongen lidt Ærter og Flæsk, som var Alt, hvad hans Soldater havde lævnet i hans Hus. Kongen kom alligevel, og blev nu af Præsten tiltalt med en saadan Fynd, at han tilsidst lovede at standse de begyndte Volds - Gerninger., - og Nykøbing blev frelst. På et Billede, der endnu hænger på Byens Raadstue, er han afmalt med Hustru og fire Børn..." Et hyldestvers under maleriet er underskrevet af Jes Jessens ældste overlevende sønnesøn, Lorents Jessen, justitsråd, told- og konsumtionsinspektør i København 1768, søn af Maren Falentinsdatter (ane 45).

"Brandskatten blev iøvrigt ikke fuldstændig eftergivet, men, efter at (borgmestrene) Jakob Kristensen og Frederik Rostrup var hidkaldt, nedsat til et ubetydeligt Beløb, som disse to Byens vise Fædre erklærede, at Borgerne uden føleligt Besvær vilde kunne erlægge. - Næste Dag den 12. Februar 1758 gik Karl Gustav med hele Hæren over Isen til Sjælland... I de Aar, der fulgte efter 1658, hjemsøgte Jes Jessen af mange og tunge Sorger. Først døde hans Hustru Magdalene og derefter hans Svigerfar Jakob Kristensen. I de første Aar af hans andet Ægteskab med Anna Rostrup, mistede Ægtefællerne tre smaa Børn, henholdsvis i 1661, 64 og 66. Det første, der er dødfødt, vil han have frit begravet, men Revisionen kender ham pligtig til at betale 2 Rdlr. Det er, saa vidt man kan se, det eneste Tilfælde, hvor han ikke får Medhold i de mange Stridigheder og Retsager, hvori han er indviklet i de første ti Aar efter Fredsslutningen... Motivet (til disse) var i hvert Fald ikke Pengegriskhed. Thi han, der var alt andet end en velhavende Mand og som havde en stor Børneflok - 2 Døtre og 4 Sønner overlevede ham - kunde ogsaa være gavmild. Saaledes skænkede han ved Gavebrev af 11. Januar 1670, tinglyst den 18. April samme Aar, 100 Rdlr. til Nykøbing Kirke... Enkedronning Sophie Amalie... paa Nykøbing Slot... lagde sin Velvilie for Dagen..., idet Jes Jessen af Enkedronningen - ikke af Kongen - den 6. Oktober 1670 erholdt Konfirmation paa sit Kaldsbrev som Sognepræst i Nykøbing. Fire Aar senere, den 15. December 1674, udstedte hun et Gavebrev... hvorved hun "forunder og begaver" ham med den "øde Plads uden for Jørgen Roberts Gaard ved Stranden norden op til Færgebroen"... Det er vel sagtens ogsaa Sophie Amalie, der har ladet en eller anden hollandsk Maler, som har været hendes Gæst paa Slottet, udføre Billedet af Jes Jessen og hans Familie, hvad enten hun saa har skænket Byen Billedet, eller det oprindeligt har

hængt paa Slottet og først er blevet erhvervet af Byen, da Slottet skulle nedrives i 1767".⁶

89. Anna Rostrup

Datter af Frederik Rostrup og Sara Oberberg.

G. 1.g. ca. 1660 m. Jesse Jessen.

G. 2.g. ca. 1676 m. Anders Stenkelstrup.

G. 3.g. ca. 1678 m. Laurits Lundt.

Anna Rostrup giftede sig kort efter mandens død med sognepræsten i Thoreby, Anders Eriksen Stenkelstrup (1640-78), og, da han døde, med hans efterfølger i embedet Laurits Jørgensen Lundt (søn af ane 183), som hun ogsaa overlevede, saaledes at hun tre gange var præsteenke.¹

Børn (i 1. ægteskab):

Frederik Jessen, f. 1665, se ane 44.

Ditlev Jessen var først barber i Stubbekøbing og senere "chirurgus" i Nakskov, hvor han døde 28.11.1707. Han havde flere børn, deriblandt to sønner, Jes og Lars. Den første, der kaldte sig Ditlevsen, døde 1713, kun 23 år gl. som barber i Nakskov. Lars arvede samme år nogle penge efter sin farmoder, kaldte sig efter hendes sidste mand Lund, studerede først kirurgi i Kbh., deltog senere i den store nordiske krig, opholdt sig efter fredsslutningen en tid i Idstrup, hvor farbroderen, magister Frederik Jessen, var præst, og nedsatte sig i 1724 som barber i Nakskov. Han skal have haft et par børn.

Kristian Jessen døde 1714 som købmand i Nakskov. Han var gift med Margrethe Hansdatter, med hvem han havde fire børn, deriblandt sønnen Hans Jessen, der var præst i Halsted, og som døde 32 år gl. kun efterladende

sig en søn, der døde 21 år gl. 1750 - og datteren Anna, som døde 1785 i Rødby efter at have været gift med magister Jens Kaalund, præst i Tingsted. Hun havde seks børn, deriblandt datteren Dorothea Margrete, der først var gift med præsten i Karleby, Laurits Wichmann, anden gang med provst Peder Rhode i Utterslev, og som havde en datter, Karen Wichmann, der først var gift med forpagter Lyngby på Juellinge og derefter med købmand Johannes Clausen i Nakskov, og som i disse to ægteskaber fødte otte børn.

Johannes Jessen. Om ham vides der ikke andet, end at hans halvsøster Anna Marie Lundt - Anna Rostrups barn af hendes tredje ægteskab og gift med forpagter Klaus Suhr på Fuglsang - arvede 50 rdlr. efter ham.

Katrine Jessen døde i 1737 i Nakskov efter at have været gift to gange - med Hans Jakobsen Tarp og Hans Jacobsen Munck, begge købmænd i Nakskov - og efter at have født seks børn.

90. Falentin Carstensen

F. 1642 i Nykøbing F.

Søn af Carsten Peitersen.

G. ca. 1670 m. Elisabeth Jørgensdatter Lundt.

D. 1695 i Østofte sogn, Lolland.

Sognepræst

Iflg. SVW¹ født 1642; student, fra Nykøbing til Sorø 1666; sognepræst i Østofte, Fuglse herred, Maribo amt, Lolland - Falsters stift 20.3.1670; g. m. formandens enke.

Valentin Carstensen kaldes ved immatrikulationen 1666 "Folcherus".

91. Elisabeth Jørgensdatter Lundt

Datter af Jørgen Lauritsen Lundt og Lisbeth Jørgensdatter.

G. 1.g. m. Mikkel Madsen Wibe.¹

G. 2.g. ca. 1670 m. Falentin Carstensen.

Børn (i 2. ægteskab):

Daniel Valentinsen Ernst (1673 - 1721), cand. theol.

4.4.1713, res. kapellan i Østofte 8.4.1713, g. m. Ellen Johanne Albertsdatter Rhold, f. 27.5.1685, datter af sognepræst for Nysted og Herridslev menigheder i Musse herred, Maribo amt.

Anna Falentinsdatter (1676 - 1727), g. m. faderens efterfølger i embedet Holger Jacobsen Tryde (1656 - 1727), f. i Skåne, sognepræst i Østofte 8.6.1695.

Maren Falentinsdatter, f. 1679, se ane 45.

Elisabeth Lundts 1. mand, Mikkel Wibe, var født 1637 og blev sognepræst i Østofte 30.7.1669. Som hans stedfader nævnes Friderich Roestoff (f.mtl. ane 178).³

94. Thomas Lauridsen

G. 1.g. m. Maren (Maria) Hansdatter.

G. 2.g. m. Karen Jørgensdatter.

D. 1714 i Rødby.

Skomager

At Thomas Lauridsen Skomagers 2. kone var Karen Jørgensdatter fremgår af et skifte efter ham 22.2.1714 i Rødby. I dette skifte nævnes foruden hans børn af 1. ægteskab deres fællesbørn Maren, 4 år, og Mette, 9 uger.¹

95. Maren Hansdatter

G. m. Thomas Lauridsen.
Fmtl. død 1701 i Rødby.

Else Thomasdatter (ane 47) var som foran nævnt datter af Thomas Lauridsen Skomager og dennes 1. hustru Maria (Maren) Hansdatter. 4.3.1701 afholdtes skifte i Rødby efter Maren Hansdatter, der foruden enkemanden Thomas Lauridsen Skomager efterlod et særbarn Bente, g. m. Hans Jørgensen Zier, samt fællesbørnene Else, 17 år, Birgitte, 14½ år, og Hans, 10½ år, hvis formyndere var Hans Jochumsen og Hans Lauridsen Haagen.¹

Børn:

Else Thomasdatter, f. ca. 1684, se ane 47.

Birgitte Thomasdatter, f. ca. 1688.

Hans Thomsen, f. ca. 1690, d. eft. 20.6.1747, købmand.

Det var meningen, at Erich Jørgensen Willer (se under ane 47) skulle arve ham, men han døde selv først.

104. Olof Pedersen Båth

F. 1623, formentlig i Bodarp sogn, Skytts herred, Skåne.
Søn af Peder Nilsson Baad.

G. 1.g. o. 1643 m. en enke, hvis navn er ukendt.

G. 2.g. i 1650'erne formentlig m. Johanna Andersdotter.

D. 11.9.1688, begr. 19.9. i Västra Ahlstad, Skåne.

Gårdmand

"Lejegårdsbonde, kongens och cronens tjennere, "lensmand" och rusthållere i Sjørup, Västres Ahlstads s:n, Skytts hrd."

"... Tjänade 16 år gammal för half lön 1639 i Hököpinge, antagligen hos sin frände Nils Baad, och 1640 i Naffentorp, troligen också hos endera af där boende fränder. Han är redan 1646, således vid 23 års ålder, skrifven såsom hel "lejegårdsbonde, kongens och cronens tjennere" i Sörup n:r 6... och från 1654 därjämte på ½ gård n:r 8 dästades. I 1658, 1665 och 1673 års jordeböcker står han tillsammans med Kristoffer Rasmusson för en gård under Börringe och kallas i de båda förra "lensmand"...

Oluf Båths namn förekommer ofta i Bara härad's domböcker på 1660- och 1670-talen... I Skytts härad's domböcker på 1680-talet förekommer Olof Båths namn flerstädes. Han synes hafva varit i sin ort en ansedd man... Olof Båth dog i Sjørup 1688 11/9 och begrofs 19/9 i Västra Ahlstads kyrkogård, 65 år gammal, "lika utanför vapenhusdörren". Hans dödsfall är det första, som omtalas i Västra Ahlstads dödbok. Den gård i Sjørup han bebodde och efter honom hans son och sonson, kaldes länge och ändå in i senare tid, till minne af dem, "Båtagården".¹

Olof Båth havde 1 søn i første ægteskab (Glostorps och Önsvala släktgrenar) og 4 sønner i 2. ægteskab (Ahlstads-, Ystads- och danska släktgrenarne).

105. Johanna Andersdotter

F. 1636.

Formentlig g. 1.g. m. Olof Pedersen Båth.

G. 2.g. 11.6.1690 i Västra Ahlstad m. Jöns Ibbsson.

D. 25.1.1702, begr. 17.2. i Västra Ahlstad, Skåne.

"Änkan Johanna Andersdotter i Sjörup gifte sig 1690 11/6 i Västra Ahlstad med drängen Jöns Ibbsson från Stora Slågarp, hvilken "hade gott testimonium från sin kyrkoherde". I Ahlstads kyrkogårds grafälängd nämnes Jöns Ibbsson såsom innehafvere af Båtgårdens grafplats, och i 1694 års jordebok står han för samma hemman som Olof Båth innehaft. Troligen har denna Johanna Andersdotter varit Olof Båths änka..."¹

Sønner i Olof Pedersen Båths 2. ægteskab:

Göran Olofsson Båth, d. 1711.

Truls Olofsson Båth (1666 - 1709).

Jöns Olofsson Båth (1667 - 1725).

Peder Olofsson Baadh, f. ca. 1678, se ane 52.

106. Octavi Holman

F. o. 1665.

G. tre gange, men hans 1. hustrus navn er ukendt.

G. 2.g. 1691 i København (Petri) m. Elisabeth Christine Bischoff.

G. 3.g. 1717 sst. m. Maria Conradsdatter.

Begr. 16.4.1727 i København (Petri).

Guldtrækker, brygger

Borgerskab som guldtrækker i Kbh. 20.10.1690 med privilegium som sådan af 30.6.1699, tillige isenkræmmer 1710 og kirkeværge ved Sct. Petri kirke s. å., borgerskab som brygger 12.12.1712 og medlem af stadens 32 mænds råd 1716.

I privilegiet ved kongebrev af ovenstående datum forbødes al indførsel af guldtrækkerarbejde her i landet, og ingen andre end han måtte forfærdige sådant arbejde mod, at han holdt rigeligt lager af egne fabrikater og gav de købende kræmmere 4 måneders kredit, hans tilgodehavender skulle regnes til privilegerede fordringer. - Vedr. guldtrækning se Salmonsens Konversationsleksikon¹. Her siges det bl. a.: "1693 fandtes 2 Guldtrækkere i Kbh., af hvilke Oktavius Holman fik blivende Betydning. Mellem Aarene 1700 - 20 arbejdede her ialt 34 Familier med Guldtrækning, 6 Pletterere, 8 Guldspindere, 7 Guld- og Sølvkniplere, 7 Guld- og Sølvvævere, der alle havde arbejdet på Holman's Fabrik..."

Octavi Holman havde til huse i Bertel Henrik Bischoffs gamle gård, Strand kvarter 51. Af Extra - Skatteregnskaberne 1700 - 01 fremgår det, at han har fået sin svoger til kompagnon og husfælle, for efter ham opføres Hans Jochim Rohde, guldtrækker, betalende samme beløb. Denne tog 22.11.1700 borgerskab og opgav i den forbindelse at være født i Hamborg. Holman og Rohdes part overførte Bertel Henrik Bischoffs enke Christine Mohr (se under ane 214) voksede stadig, indtil de 1708 var nået så vidt, at de betalte mere end halvdelen af, hvad der var fordret. Holman synes at have taget overledelsen af isenkramforretningen. 11.7.1712 fandt skiftet efter Christine Mohr sted. Holman fraflyttede ejendommen og slog sig ned som brygger. Rohde blev boende. Han forseglede akten med sit våben, der viser et tyrehoved, og hjelm ligeledes med et tyrehoved. Holmans

segl var tre kløverblade på en tue, på hjelmen en stjerne mellem to vesselhorn².

Octavi Holman var en overordentlig anset og velstående mand, da han efter Jochim Rohdes enkes død atter flyttede ind i den gamle gård 1717. Han havde ved det tidspunkt giftet sig med Maria Conradsdatter. Da han imidlertid som brygger ikke kunne føre isenkramforretningen videre, havde han det held, at den mangeårige krambodssvend, skåningen Peder Baadh, blev hans svigersøn, idet han 13.1.1718 ægtede hans datter Elisabeth Magdalene Hollmann (se ane 53). I 1727 gjorde han testamente og fik bevilling til at lade sin hustru sidde i uskiftet bo. Samme år døde han.

Maria Conradsdatter var en dygtig og fortagsom kvinde. Det fremgår af synsforretningen fra 1735, at ejendommens indre udstyr var forskønnet med guldlister og spejle, der stod i passende forhold til det kostbare indbo. Ved købebrev af 17.6.1741, tinglyst 19.6.1741, tilbagekøbte hun, for at forbedre udkørselen til Læderstræde, matr. nr. 27, som herefter i en længere årrække var tillagt hovedgården. Efterhånden forøgede hun den formue, hun havde arvet efter manden, både med rede penge og med grundejendom omkring i byen. Da hun døde 25.5.1751, efterlod hun en formue på 17.574 rdl., mens gælden kun beløb sig til 4.625 rdl.³ Peder Baadh og hustru (se ane 52 og 53) overtog gården efter auktion.⁴

107. Elisabeth Christine Bischofff

F. 1670 i København (Petri).

Datter af Bertel Henrik Bischofff og Christine Mars.

G. 1691 i København (Petri) m. Octavi Holman.

Begr. 3.6.1712 i København (Petri).

Børn!:

Elisabeth Magdalene Hollmann, f. 1696, se ane 53.

Hans Jürgen Hollmann (1703 - 63), guldtrækker,

g. m. Christine Elisabeth Rohde (1704 - 70),

datter af guldtrækker Hans Jochim Rohde

(d. ca. 1715) og Sophie Marie Bischofff (d. 1717).

108. Christen Thøgersen Rosenberg

F. 30.11.1668 i Skallerup sogn, Vennebjerg hrd., Hjørring amt.

Søn af Thøger Nielsen Rosenberg og Maren Lauridsdatter.

G. 3.11.1699 i Aalborg m. Anne Christensdatter Humble.

D. 12.3.1703 i Aalborg, begr. 19.3. (Vor Frue)^{1,2}

Købmand

109. Anne Christensdatter Humble

Dbt. 9.9.1680 i Vrejlev sogn, Hjørring amt.

Datter af Christen Rudbeksken Humble og Karen Winther.

G. 1.g. 3.11.1699 i Aalborg m. Christen Rosenberg.

G. 2.g. 18.7.1710 sst. m. Anders Lauritsen.

Børn (i 1. ægteskab):

Christen Humble Rosenberg, dbt. 27.4.1700, se ane 54.

Thøger Christensen Rosenberg, dbt. 5.12.1702 i Aalborg

(Budolfi), begr. 25.3.1745 i Køge, købmand og rådmand

sst., g. 1.g. ca. 1737 m. Bodil Kirstine Einsperg, f. ca.

1715, datter af Jacob Einsperg, forpagter af Knabstrup,

ejer af Hjortespring og Husumgaard ved Kbh., g. 2.g. m. Kirstine Hansdatter Stær, datter af købmand og rådmand i Nykøbing F. Hans Jørgensen Stær og Kirstine von Westen.

110. Andreas Gertsen

G., men hustruens navn er ukendt, begr. 19.1.1738.
Begr. 8.5.1713 i Flensborg (St. Marien).¹

Amtsskræder

Far til

Peter Gertsen, dbt. 12.1.1698 i Flensborg, begr. 26.5.1768
i Kbh. (Petri)², silke- og klædekræmmer, g. m. Maria
Bentzen, begr. 11.5.1755 i Kbh. (Petri).
Christiana Gertsen, dbt. 7.11.1706, se ane 55.

122. Hinrich Jandt

G. 1670 m. Anna Derlien¹.

Høker

Far til

Susanna Jandt, dbt. 14.5.1685, se ane 61.

VIII. Tip⁴ - oldeforældre

128. Peder Nielsen Graae

F. ca. 1620 i Vester Skjerninge, Svendborg amt.

Fmtl. søn af Niels Lauritzen Graae.

Vistnok gift to gange, sikkert med den "Margrete Graas", der begravedes 17.1.1707 i Svendborg (Frue) i sin alders 87. år.

Begr. 17.2.1693 i Svendborg i sin alders 73. år.

Stadsprokurator og stadskaptajn

Svendborg Raadstueprotokol "1667 22.7. Peder Nielsen i Møllergade, som komb fra Vester Skierninge gjorde Sin borgeræd och skall gifve borgerskapet 6 mk."

"Nielsen, Peder, Borger og Indvaaner i Svendborg. Antoges 29.7.1667 paa Svendborg Raadstue i Borgmester og Raads samt kgl. Maj.s Byfogeds Nærværelse til at være Stadsprokurator der i Byen, først og fremmest i de Sager, som kgl. Maj. og Byen kunde være angaaende og derudi efter Befaling at paatale saa og for Byens Indvaanere og andre mod billig Betaling. Han fik Frihed for kgl. Tynge og Kontribution undtagen for hvad som af hans Ejendomsjord skal gives".¹

"Grandjean² har villet knytte Slægten til Slægten Graae i Ystad, og det kan ogsaa godt tænkes, at der er et Slægtskab, men om Afstamning fra Borgmesteren Niels Lauritzen Graae kan der dog næppe blive tale. Mere nærliggende er

det at antage den Niels Lauritzen Graae for Stamfaderen, der 16.5.1653 blev kgl. Biløber³, 16.5.1656 kgl. Forrider og 16.10.1657 kgl. Kusk samt døde 25.9.1668 i h. t. afregningsbog⁴... Her anføres det desuden, at en Rasmus Graae 13.1.1653 blev kusk hos dronningen⁵ ..."

"Peder Nielsen har sandsynligvis haft en eller anden Bestilling (som Skriverkarl, Ridefoged el. lign.) hos Ejeren af Rødkilde Jørgen Schult, og dette er Grunden til, at 2 af hans Sønner fik Navnet Jørgen, idet den ene vel var opkaldt efter sin Morfader, den anden efter Faderens Principal Gehejmeraad Jørgen Schult, hvis Enke Magrethe von Gytzen 1663 solgte Gaarden til Gehejmeraad Niels Banner, der var gift med Schults Datter Anne Cathrine. Netop det Aar, 1667, da Peder Nielsen først dukker op i Svendborg, solgte Banner Rødkilde, og den nye Ejer har ikke haft brug for Peder Nielsen. Under sit Ophold paa Rødkilde har Peder Nielsen ikke alene haft Lejlighed til at give sig af med juridiske Forretninger, men har ogsaa sat sig ind i Landvæsenet, muligt har han haft en Gaard i Fæste i Vester Skjerninge, og vi ser ham da ogsaa drive Landbrug i Svendborg ved Siden af sin Prokuratorbestilling. 19.8.1667 stævnedes Kirkeværgerne ved Svendborgs to Kirker paa Kirkernes og Sognepræstens Vegne forskellige Mænd, som bruge Avling, for at de skulde skikke dem deres Korntiende til Kirken og Præsten i Kjerne i Henhold til Recessen, Ordinantsen og kgl. Forordning. Blandt disse Mænd var Peder Nielsen..."⁶

"I Svendborg Vor Frue kirkeregnskabsbog står: 17.2.1693 for sal. Peder Nielsen Graaes lejersted på søndre side i kirkegården og for de to små klokker. Sst. 29.6.1693 for sal. Peder Nielsen byfoged hans lejersted i kirken og for klokkerne... Ved et tilfælde fandt jeg en oplysning, der yderligere bekræfter, at Graae og byfogeden er to forskellige personer. 4.7.1693 solgtes et hus, der var beliggende mellem

nu sal. Peder Nielsen fordam byfoged hans gård på den ene side og sal. Peder Nielsen Graae hans gård på den anden side. Peder Nielsen Graaes gård lå i Møllergade nr. 41 ifølge bogen "Gamle huse i Svendborg".⁷

"I "Landtinget 22.12.1756, Nr. 18, Fol. 315", findes et Skøde fra Anders Rasmussen i Vskj. til Sognepræsten Hr. L. Cruchow... Nævnte A. R. var den i 1788 i sit 74. Aar afdøde Sognefoged i Vskj., Selvejer Anders Rs. Graae (Graa) i den fra Arilds Tid (eneste?) jordegne Bondegaard i Vskj.: Skjorninggaard, som arvedes for 800 Rdl. af Sønnen Sognefoged Rasmus As. Graae. Navnet Graae var almindeligt i Egnen. 1735 nævnes Peder Graae i Vskj. og senere "Anders Graae, Færgemand her i Byen" (mon nævnte Sognefoged?)... Muligvis er Flere eller Færre af disse Graa'er... Efterkommere af den kun lidet kjendte, sydfynske Adelsslægt Graa med - saavidt vides - en sexoddet Stjerne og en liggende Halvmaane som Skjoldmærke⁸. Det samme gælder om to Mænd i Vskj. i 17de Aarh., nemlig Major i Landeværnet Peder Nielsen med Tilnavnene "Graa" og "Tvilling" og hans Søn Niels Ps. Graa (Rytterbonde; begrævet i Vskj. 1692, 53 Aar gl.), som 1667 afløste Faderen (hvis Husstand bestod 1660 af 9 Personer) som Fæster af en af Rødkildes Gaarde i Vskj.... Tænkeligt er det, at Majorens Stamfader var den af Trap nævnte Væbner Niels Pedersen 1392, 1406 og 18 i "Salingæ i Hildeslöff Sogn". "oldæ Neiels", "en ærlig Mand og skjellig (forstandig) og fribaaren Mand baade paa Faders og Moders Side..."⁹

Der er næppe tvivl om, at ovennævnte major Peder Nielsen Graae er identisk med stadsprokuratoren af samme navn, som altså er far til ligeledes nævnte rytterbonde: Niels Pedersen Graae, f. ca. 1649, d. 1692.

I h. t. Grandjean¹⁰ havde Peder Nielsen Graae iøvrigt mindst 5 børn (hvis rækkefølge dog er usikker):

Jørgen Pedersen Graae, f. ca. 1659, se ane 64.

Anders Pedersen Graae, f. i Svendborg, borgerskab sst.

5.3.1685, agtede at ernære sig af avling; udmeldes 2.1.1693 til takserborger; begr. 10.5.1731 i Svendborg (Frue); g. 1.g. m. Maren Rasmusdatter, f. ca. 1641, begr. 28.9.1707 i Svendborg (Frue); g. 2.g. sst. 19.4.1709 m. Maren Eylersdatter, der overlevede ham. Efterlod ingen børn.

Jørgen Pedersen Graae, f. i okt. 1662 i Svendborg, begr.

12.11.1703 sst. (Frue), borgerskab sst. 2.12.1691, agtede at ernære sig ved skomagerhåndværk; gift, men hans hustrus navn kendes ikke. Efterlod 6 børn.

Maren Pedersdatter Graae var død, da skiftet 1731 holdes

efter broderen Anders; det siges da, at hun forhen boede i Bjerne Mølle, og at hun har efterladt sig børn.

Anna Pedersdatter Graae var ligeledes død 1731, havde efterladt en datter.

140. Morten Feyler

F. ca. 1605 i Troense, Tåsinge.

G. 1.g. m. Karen N. N.

G. 2.g. m. Kirsten Pedersdatter.

Begr. 3.10.1683 i Bregninge, Tåsinge.

Hans 1. hustru blev begravet 27.1.1650 i Bregninge, Tåsinge. Hans 2. hustru, født ca. 1608, blev begravet 26.2.1690 sst.¹

Barn (i 1. ægteskab):

Peder Mortensen, dbt. 25.3.1647, se ane 70.

142. Peder Carstensen

Begr. 1.3.1682 i Svendborg (Nic.)¹.

Bager

Boende Kullinggade 6, Svendborg.

Fmtl. far til

Bodil Pedersdatter, se ane 71.

160. Jens Gommesen

Smed

Boende i Ærøskøbing, nævnt 1627.¹

Fmtl. far til

Gomme Jensen, se ane 80.

162. Hans Brand

Købmand og rådmand^{1,2}

Far til

Anna Brand, se ane 81.

"...Der findes flere borgerlige slægter Brandt. En af de mest udbredte... føres tilbage til købmand og rådmand i

Ærøskøbing Gomme (el. Gumme) Jensen 1625-89. Efterkommere af hans sønner af første ægteskab, bl. a. Jens og Hans Gommesen, har navnet fra deres mors familie, idet hun var datter af købmand Hans B. i Ærøskøbing. Gomme Jensens søn af andet ægteskab med Salome Wernersdatter d. 1698, Gomme Gommesen, var g. m. Ingeborg B., 1681-1729, datter af sognepræst på Ærø Dominicus Andersen B. 1646 - 1703, der tilhørte Nordborgslægten B. Børnene af dette ægteskab antog ligeledes navnet B. fra deres mor."¹

166. Johannes Tortsen (Thortzenius)

F. ca. 1592 i Flensborg.

Muligvis søn af Asmus Tortsen.

G. 1.g. 3.5.1618 i Sønderborg m. Engeborch N. N.

G. 2.g. 5.5.1639 i Sønderborg m. Birthe Jebsen.

D. 20.12.1658 i Sønderborg, begr. 27.12. sst.

Diakon (hjælpepræst)

Student i Rostock ?2.1614, diakon i Sønderborg 1617 - 58.

Hans 1. hustru døde 20.1.1638, hun var enke efter Johs. Schlüter, der døde 16.7.1617.¹

Hans far er, som anført, muligvis Asmus Tortsen i Flensborg, som blev gift 1586. Han har ikke kunnet findes at være præstesøn.²

167. Birthe (Birgitte) Jebsen

F. ca. 1620, fmtl. i Ullerup sogn, Sønderborg amt.

Datter af Jacob Jebsen og Cecilie From.
G. 1.g. 5.5.1639 i Sønderborg m. Johannes Tortsen.
G. 2.g. 11.9.1659 i Sønderborg m. Leonhard Pechmann.

Børn (i 1. ægteskab, alle dbt. i Sønderborg):
Ingeborg Tortsen, dbt. 2.2.1642, se ane 83.
Jacob Tortsen, dbt. 18.8.1644.
Johan Tortsen, dbt. 31.10.1646.
Jacob Tortsen, dbt. 15.9.1650.
Sillie Tortsen, dbt. 7.4.1656, g.m. Henning Herrn. rådmand i
Sønderborg.

Leonhard Pechmann, som var hendes 1. mands efterfølger i embedet, var f. 18.8.1623 som søn af borgmester Christopher Pechmann og Magdalene Lorenzen. Han fratrådte 1693 i Sønderborg som slotspræst og provst, d. 1694 sst.

168. Gøde Hansen

F. 1606 i Middelfart.
Søn af Hans Giødesen.
G. 1.g. m. Anne Jørgensdatter.
G. 2.g. m. Margrethe Hansdatter Bang.
D. 19.5.1676 i Krogsbølle, Fyn.

Sognepræst

Dep. 1627 fra Odense sk.; 1629 hører i Nyborg; 1631 res. kapellan i Snøde på Langeland; 1632 res. kapellan i Middelfart og Kavslunde; 22.3.1634 sognepræst i Kjørup og Hundstrup (Krogsbølle) på Fyn¹.

I h. t. Hundrup² døde Gøde Hansens 1. hustru 2.1.1647 61 år gl. Hun var datter af Jørgen Lauritsen, sognepræst i Udby, Vends Herred, Odense amt, død ca. 1605, og hun var enke efter hans formand i Krogsbølle Laurits Jørgensen Lunde, der dep. 1582 og døde 1634.³

Behrendt⁴ skriver: "Disse kapellaner synes fra først af at have boet i og bestyret Kavslunde."

"Udenfor Odense findes betydende gejstlige kreditorer som præsten i Agernæs med 159 sld. hos Jørgen Mogensen Rosenvinge 1635...Særligt iøjnefaldende er den gejstlige gæld i skiftet efter Herman Hermansens hustru 1675, hvor Jesper Lauridsen havde 300 sld. og rente tilgode,... Gøde Hansen i Agernæs 75 sld."⁵

"Krogsbølle sogn er det nordligste sogn - ikke alene i Otterup kommune, men også på Fyn. Af Otterup kommunes mange sogne, er det nok sognet med den mest brogede kirkebygningshistorie, idet der i tidens løb har eksisteret ikke mindre end 5 kirkebygninger, nemlig 1 i Agernæs, 2 i og ved Kørup og 2 i Krogsbølle. - Omkring 1500 - tallet var der 3 kirker i sognet: Agernæs, Kørup og Hundstrup kirke, der skiftevis har været annekskirke til de to første - medens præstegården gennem hele tiden lå i Agernæs. - Ved kongebrev 9.1.1555 blev Kørup kirke befalet nedbrudt og sognefolket henvist til Agernæs. Derefter blev den store kirke i Kørup bygget, og den eksisterede indtil o. 1870. - Agernæs kirke (viet til Vor Frue)... Af denne kirke findes intet levn... - Som ovenfor nævnt hed sognet og kirken oprindeligt Hundstrup. Hun er et oldnordisk mandnavn, og gravhøjen over denne Hun har muligvis ligget på den nuværende præstegårdsmark... - Endnu i 1400 nævnes lokaliteten Hunstorp... I 1781 forenes Kørup og Hundstrup

menigheder til eet sogn med Krogsbølle kirke som sognekirke, og navnet Krogsbølle har efterhånden vundet almindelig hævd..." - Krog er et mansnavn; bolæ = bolig (i h. t. forf.)^e.

"Af et skifte i Middelfart 13.10.1642 fremgår det, at Giøde Hansen i Agernæs var morbroder til afdøde rådmand Mads Sørensens børn i Middelfart

I Søren Abildgaards rejsedagbog fra Fyn findes en afskrift af Gøde Hansens gravsten i Kørup kirke, som forlængst er nedlagt. Fritz Schönwandt har venligst stillet overforstående gengivelse til rådighed.

Kiørup Kirke

(Efter Sørens Abildgaard's Rejse dagbog. Fyen)

Her ligger begravet hæderlig og vellærde Mand
 Her **Gøde Hansen** fød i Middeelfart Aar 1606.
 saa efter at han havde været Mediciner i Stede
 paa Langeland 10 Maaneder og i Middeelfart
 et Aar og 8 Maaneder, er han Aar 1634 kaldet
 ut være Sognepræst til dette Sted og døde Aar
 1676 d. 19. Maj. Her hos ligger ogsaa begravet
 2^{de} hans godfrygtige og Erlige Hustruer,
 Den første **Anne Jørgensdatter** af Rones og døde
 Aar 1647 d. 2. Januarij i sin Alders 61, den anden
Margrete Hansdatter Bang af Klunte, som fødte
 hannem 2 Sønner og 4 Døttre og døde hun i
 sin Alders []

De hvile tilsummen i Haabet forvenøtes en
 cerefuld Opstandelse det evige Liv og Salighed
 Amen. Jo kom Herre Jesu



169. Margrethe Hansdatter Bang

Datter af Hans Nielsen Bang og Maren Nielsdatter.
G. m. Gøde Hansen.

Børn¹:

Hans Giødesen, f. 1648, d. 26.6.1713, sognepræst i Krogsbølle efter sin far 4.11.1674, provst, g. 1.g. m. N.N. Mikkelsdatter Lehrmann (søster til sognepræsten i Skamby Ananias Mikkelsen Lehrmann), g. 2.g. m. Ellen Knudsdatter Gaas (1660 - 1739), datter af sognepræsten i Østrup - Hjadstrup Knud Pedersen Gaas (1614 - 94). - Hans Giødesen klagede over den farlige kirkevej over stranden til begge kirker med livs og helbreds fare, især om vinteren på isen, hvor heste og vogn blev siddende, og præsten måtte i vand og dynd bryde isen og derpå, våd og forfrossen, forrette tjeneste.

Niels Giødesen, f. ca. 1649, se ane 84.

170. Torkil Christensen

F. 11.11.1611 i Rudkøbing.

G. m. Karen Hansdatter.

D. 24.12.1686 i Rudkøbing.

Provst

Iflg. SVW¹ blev Torkil Christensen res. kapellan i Snøde, Langeland, ca. 1642; sognepræst i Rudkøbing - Skrøbelev 1647; provst ca. 1660.

171. Karen Hansdatter

F. 21.7.1630.

G. m. Torkil Christensen.

D. 6.11.1686 i Rudkøbing.

Barn:

Margrethe Torkilsdatter, f. ca. 1657, se ane 85.

172. Jacob Jessen

F. ca. 1630 i Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt.

Søn af Johan Jessen og Cecilie Hansdatter From.

G. 26.7.1657 i Sønderborg m. N. N. (præsten skriver i kirkebogen, at han har glemt brudens navn).

D. i januar 1682 i Blans.¹

Gårdmand

Fmtl. er bruden identisk med den Maren Jacobs, som døde i februar 1711 i Blans.²

Far til

Johan Jessen, se ane 86.

Sielle (Cecilie) Jessen, dbt. 27.3.1659 i Sønderborg. Johan Jessens kone (ane 345) nævnes først blandt dåbsvidnerne.

178. Frederik Rostorph (Rostrup)

F. o. 1600.

Søn af Johannes Rostorph og Anne Jacobsdatter Fincke.
G. m. Sara Oberberg.
Begr. 15.1.1657 i Nykøbing F.

Borgmester

Optaget i Sorø skole 30.6.1613, udgik 8.1.1619, imm. ved universitetet i Frankfurt a. d. Oder 14.7.1622, ved universitetet i Kbh. fra Sorø 15.4.1626 ("nepos clarissimi doctoris Thomas Finchii sorore")¹. Købmand i Kbh., var rådmand i Nykøbing F. 1654 og ses som borgmester sst. 1655 sammen med Jacob Christensen (d. 1657), sognepræst Jes Jessens (ane 88) første svigerfar^{2,3}.

16.2.1669 nævnes borgmester Jacob Christensens arvinger, nemlig: Hr. Christen Jacobsen i Væggerløse, hr. Jessæi i Nykøbing (på hans børns vegne) og hr. Jørgen i Sundby.⁴

"At provsten i Nakskov... har været af Slægten, er vist, da han ved Hr. Jesses Død blev Formynder og Værge for denes Søn Frederik (ane 44). - Provst Hans Thomsen Rostrup var født 1627, formodentlig i Norge, da han blev immatrikuleret fra Trondhjems Skole 22.7.1647, blev 1655 Sognekapellan i Nykøbing F., hvorfra han 1666 blev kaldet til Sognepræst i Nakskov, valgtes til Provst 1676, begravedes 15.3.1684."⁵ - Hans Rostrup var g. m. Hans Arreboes Enke Mette i Nykøbing F. og derefter m. Anna Sørensdatter, f. 1637, d. 1698 i Nakskov, 61 år gl.

179. Sara Oberberg

Datter af Johannes Oberberg.
G. m. Frederik Rostorph (Rostrup).

Begr. 8.1.1678 i Nykøbing F.

Barn:

Anna Rostrup, se ane 89.

Som det ses deltog Sara Oberberg i neden for beskrevne dåb:

"Anno 1642 den 9 May Slett om Afftenen ehr min kierre Hustru bleven forløst och fødde en Søhn vj Vandmandens Tegn, Gud ske Loff lyndesløs, tijel Verden. Och haffuer vij samme vorris unge Søhn laddet indpode i den hellige Daab vj hans Frelsere Cristo, och bekom der sit Døbenauffen Jens Mortensen v. Møynichen her udj Kiøbenhauffen vj Helliggeistes Kirke, bleff opneffnd efter min Hustrues Morfader, den 13 May, och vaer Faddre tijl hannem som følger: Velb. Hans Vldrich Gùldenlöffve, hederlig och høyled Mand Dr. Simon Pauli, Professor anatomie, hederlig och høyled Mand Mag. Olaus Wijnd, Provist och Sogneprest tijl Voer Frue Kirke, och bar Margareta Christoffer Hansens Barnet och holt det offuer Daaben, Carne Peder Mortens, Sara Frederich Rostorps... (Dr. Simon Paulli var gift med Anna Bardscher, Datter af Diderich Johansön B. og Ellen Rhode; hun var Søster til Margrete B. g.m. Borgmester Christoffer Hansen)."¹

18.1.1668. Dom imellem Sara Rostorffs i Nykøbing og Jørgen Rasmussen i Ø. Kippinge. Der blev fremlagt bevis af dato 8.3.1656. Nævnt er hendes sal. husbond Frederich Rostorff, forðum borger i Nykøbing F.²

15.12.1668. Hr. Jessæus Jessæi, sognepræst i Nykøbing F. på hans quindes moder Sara Rostorps ibid. vegne.³

180. Carsten Peitersen

Begr. 1668 i Nykøbing F.

Købmand og rådmand sst.

Far til

Falentin Carstensen, f. 1642, se ane 90.

182. Jørgen Lavritsen Lundt

Dbt. 1.8.1619 i Nakskov.¹

Søn af Lavrits Hansen og Margrete Olsdatter.

G. m. Lisbet Jørgensdatter.

Begr. 20.3.1665 i Nykøbing F.

Borgmester, rigsdagsmand

"1ste rigsdagsmand for Nykøbing p. F., findes ikke hos L.P.(d.v.s. Ludvig Puchs dagbog), men hos alle de andre; deltog ifølge P.V. (d. v. s. Peder Villadsens dagbog) og R. (d.v.s. Rigels' dagbog) i alle gejstlighedens og borgerskabets fællesandragender såvel som i de særlige fynske, underskrev både H.T.(d.v.s. håndfæstningens tilintetgørelse 16.10.1660) og E. (d.v.s. Arveenevoldsakten 10.1.1661) og tilsagdes til arvehyldningen."²

"Jeg (d.v.s.V.Holm) har en note fra "tegnelser" af 28.2.1628, ifølge hvilken der udgik skrivelse til Jost Høg om at udvirke, at to borgmestersønner, Otto og Jørgen Laursen, kunde komme på den adelige skole i Soer, så snart der kunde skaffes plads. Faderen hed Laurids Skriver (han må altså den

gang være død). Her er ingen tvivl, det er Jørgen L. Lundt og hans ældre bror Otto."³

"Altså blev der 1628 søgt om at få Otto og Jørgen Lundt i Sorø skole. Om Otto savne vi enhver senere efterretning. Om Jørgen ville vi håbe, at han virkelig er kommen i skolen og har haft gavn af den, men det første, vi atter høre til ham, er tyve år senere, er fra 29.5.1648. Da blev han optagen i købmandslavet i Nykøbing og skrev i den anledning i lavsbogen: "Dette Offuenskrevne er mig cunt, Behager Jørgen Lauritzen Lundt." Han synes altså at have været tilfreds med lavsartiklerne, men et andet synes ligeledes at turde fremgå deraf: han har vistnok senere, som almindeligt i den tid, været i Tyskland for at lægge sig efter skrivning og regning ("cunt" - "Behager") og således dygtiggøre sig som handelsmand."⁴

"Næste gang træffe vi ham dog i en helt anden stilling:

14.11.1652 udgik der missive til Fr. Barnewitz, at nærværende Jørgen Laursen i Nykb. er antagen og bestillet til at have inspektion med gemakkerne og hvad der findes på Nykb. slot efter bestallingsbrevet; men den samme stilling havde allerede hans farbroder intaget. - 22.12.1653 udgik det andet missive til Ove Skade, at Jørgen Laursen, "tilsynsmand på vort slot i Nykøbing, må årlig herefter, indtil vi derom anderledes nådigst tilsigendes vorder, af skriverstuen der på slottet bekomme sin besoldning. - 1652 og 54 var han tillige byskriver, 1655 træffes han som byfoged og tolder ssteds; 1659 ses han at være borgmester, hvilket jeg antager at han blev 1657, og hvilken stilling han beklædte til sin død. - 18.11.1660 var han en af de fjorten mænd (to herremænd, segs provster og segs borgere), hvem det blev pålagt at skaffe 1555 soldater indkvartering "blandt alle stænder i Låland og Falster, ligeligen at dele". -

12.8.1661 fik magistraten i Nykb. ordre til at tilholde Mårten Lauritsen at stille borgm. J. L. nøjagtig kavtion eller deponeere pengene i retten indtil sagens endelige udfald; men selve sagen kende vi intet til. - 25.10.1662 udgik kommissorium i en sag "om nogen irring og tvistighed" mellem Kr. Bastiansen på den ene side samt J. L. og rådmand Hans Lange på den anden side."^s

183. Lisbet Jørgensdatter

F. o. 1625.

Datter af Jørgen Christensen og Karen Nielsdatter.

G. m. Jørgen Lundt.

Begr. 28.1.1691 i Nykøbing F.

"Jørgen Lavritsen Lund jordedes i Nykøbing kirke d. 20. marts 1665, hvorfor enken skulle udrede 15 sldr., hvad hun ikke kunde, og pengene eftergaves hende ifølge stiftsøvrighedens resolution, fordi han havde tjent både byen og kirken (måske været kirkeværge), og ringe midler skal have efter sig ladt.

Enken, Lisbet Jørgensdtr. (Birch ?), var datter af sognepræst Jørgen Kristensen i Nakskov, altså søster til hr. Gregers Rasmussens hustru Karen i Branderslev og hr. Jørgen Bangs hustru Ingeborg i Sandager (og et kødeligt syskindbarn til borgmester Jørgen Kristensen i Nysted, der var gift med hendes svigerinde Margrete Lavritsdatter).

Hun boede efter sin mands død en snes år i Nykøbing, men tilbragte sine sidste dage i huset hos sin søn Oluf i Væggerløse, hvor hun døde, vist i slutningen af 1690, begr. i Nykb.
- Denne "hans efterleverske" lod 9.12.1668 (!) for retten

fræmstille alle nøgler til hans "lykkelser" udi den gård, hun bebor, eftersom endnu udi boet og inden dets lykkelser består en del gods, kreditorerne til betaling udlagt; nøglerne afleverede hun, for ikke videre at svare til udlæget; byfogeden tog dem, men vilde ikke svare til gården eller noget deri værende gods."¹

Af Jørgen Lundts og Lisbets børn kender vi følgende:
Lavrits Jørgensen Lundt, præst i Toreby 1678, d. 1699, g. m.
Anna Rostrup, se ane 89.

Oluf Jørgensen Lundt, f. 11.8.1652, magister, kapellan i
Branderslev 7.6.1675, res. kap. i Nykb. 21.12.1678,
sognepræst i Væggerløse 9.12.1682, d. 24.12.1730, g.
m. Dorte Jensd. Ravn (f. i Nykb. 1659, begr. sst.
10.3.1740).

Elisabet Jørgensdatter Lundt, se ane 91.

"Men der var vist flere børn efter J. L. L. Således begravedes ifølge skolebogen 18.6.1656 Jørgen Lauritzens søn Nickell, og præsten Oluf Lundt i Væggerløse nævner et par gange sin søsterdatter Frederikke Amalie von Andersen (ordet søster var dog dengang et rummeligere begreb end nu til dags). - En Jørgen Lundt, som 1665 - 66 gik i Nykb. skoles 2den klasse, men 1671 blev dimmitteret fra Vordingborg skole, har vistnok også været rigsdagsmandens søn."²

208. Peder Baad

Søn af Niels Baad.

Gårdmand

"Landbonde 1606 - 35 på ett Börninge kloster underlydende helt hemman i Bodarp socken, som jämte andra gods varit förlenadt till fru Görvel Fadersdotter (Sparre), hvilket hemman sedan nogen tid innehades af broderen Jens Nielsen Baad i Naffentorp. Han gaf 1611 bl. a. i matskatt "5 gaasekoppe". Troligvis samma hemman, som sedan länge innehades af sonen Hans, så länge han lefde..."¹

Far til

Oluf Pedersen Båth, se ane 104.

214. Bertel Henrik Bischofff

Søn af Henrik Bischofff.

G. 1.g. 21.12.1666 m. Christine Mars.

G. 2.g. o. 1673 m. Christine Mohr.

Begr. 3.4.1677 i København (Petri).

(Navnet skrives også Barthold Hendrich Bishop).

Købmand, isenkræmmer, rodemester

Indtrådte 17.11.1652 i Københavns Kræmmer- og Købmandskompagni¹. Købte 1659 del i en ejendom på Amager-torv, Oluf Rosensparres gamle gård, med baron Oluf Rosenkrantz som medejer. Efter sit første ægteskab flyttede han til Amagertorv (Strand kvarter 51), idet han 3.11.1673 købte den gård, som tidligere havde været ejet og beboet af Karen Andersdatter (begr. 30.12.1673 i Sct. Petri kirke, mere end 80 år gl.), mor til Christian den Fjerdes søn Hans Ulrik Gyldenløve (1615 - 45). Gården, matr. nr. 40, omtales som Karen Andersdatters grundmurede tømmerhus. Kongen havde oprindelig købt huset af vinhandler Peter Motzfeldt.

Peder Griffenfelds morfader, og tilskødet det Karen Andersdatter 12.9.1635. Bischofff opførte derefter på grunden det stenhus, som benævnes Bertel Henrik Bischoffs Gård, med kgl. fritagelse af 22.4.1675 for fortifikationsskat i 3 år².

Hans 2. hustru, Christine Mohr, var datter af oekonomus ved de fattiges børnehus, David Mohr (begr. 13.8.1669), kirkeværge ved Sct. Petri kirke 1624 - 33³. I Lengnicks genealogier over adelige og borgerlige familier⁴ anføres David Mohr som vinhandler, d. 1669, g. m. Susanne N. N., d. 1709 som Jørgen Bøffkes kone. Christine Mohr døde af pest 8.9.1711 tillige med sin søster Elisabeth Mohrsdatter, der var gift med købmand Wulf Petersen, begr. 12.2.1694 i København. Allerede 1.2.1677 skrev Bischofff imidlertid med svogrene Jørgen Bøffke og Wulf Petersen som vidner, sit testamente, som enken fik kgl. konfirmeret 2.4.1677. Der blev forlods tillagt hende 4.000 rdl. og ret til at sidde i uskiftet bo. Hun giftede sig 2.g. 1678 m. Jørgen Alsteen, men ægteskabet blev kort, han begravedes 5.8.1679 i Kbh. (Petri)⁵.

I sit andet ægteskab havde Bertel Henrik Bischofff tre børn: 2 sønner, der døde inden de kom til skelsår og alder, samt datteren Marie Sophie Bischofff, g. 1.g. 1699 m. den i Hamborg fødte guldtrækker Jochim Rohde (d. ca. 1.3.1715), g. 2.g. m. guldtrækker Nicolai Hauschildt. Skiftet efter Christine Mohr blev foretaget 1712, hvorved Hauschildt opgav sine rettigheder mod 100 rdl. De tilbageværende myndige arvinger, de to svigersønner Octavi Holman (ane 106) og Hans Jochim Rohde påtog sig ved overenskomst af 11.7.1712 at svare til boets gæld og skiftede og delte dets løsøre. Gården, hvori en købmand fra Solingen havde en prioritet på 5.568 rdl., blev takseret til 6.500 rdl. og overdraget til Rohde. Holman fik dog fremtidig forkøbsret til den til

en købesum af 6.500 rdl. Bevillingen til skifte med samfrænder er af 20.9.1712^{s. 6.}

215. Christine Mars

F. o. 1640.

Datter af Hans Mars.

G. 21.12.1666 i Kbh. (Petri) m. Bertel Henrik Bischofff.

D. 1712 under pesten i Kbh. (Petri).

Børn:

Elisabeth Christine Bischofff, f. 1670, se ane 107.

Agnete Christine Bischofff, sal. Johan Smidtz' enke, døde ligesom sin mor under pesten¹. Johan Smidtz var skræder, senere øltapper på Skræder Laugs Huus i Brolægger Stræde. Som svogre anføres Octavi Holman og Ole Souberg.

Samuel Bischofff, d. 1702 på en rejse til Ostindien², isenkræmmer og købmand i Kbh.; g. m. Margrethe Gørrisdatter, datter af Gørris Tillufsen (Tjellufsen, Thellesen, Tillesen), købmand i Kbh., d. 1679³, og Marie Frederiksdatter Seenders, d. 1683. Han må have været en meget velhavende mand, da hans 8 børn, 3 sønner og 5 døtre, tilsammen arvede over 7.000 rdl. efter hver af forældrene. Efter mandens død giftede Maren Frederiksdatter Seenders sig med brygger, kommerceråd Peter Klauman⁴.

216. Thøger Nielsen Rosenberg

F. ca. 1614 i Aalborg.

Søn af Niels Hansen Rosenberg og Karen Thøgersdatter.^{1, 2}

G. 1.g. 12.9.1641 i Aalborg (Budolfi) m. Maren Mumme.
G. 2.g. ca. 1659 m. Maren Lauridsdatter.
D. 21.2.1683 i Skallerup, Hjørring amt.

Sognepræst

Student fra Lund 1632, muligvis rektor i Thisted 1637, sognepræst ved Skallerup og Vennebjerg menigheder 1640.

Hans 1. hustru var født ca. 1623 som datter af sognepræst i Jerslev Thomas Christensen Mumme (ca. 1580 - 1625) og Else Jacobsdatter Holm (1591 - 1665).

Af skiftet efter Rosenberg ses, at hans børn af 2. ægteskab fik ca. 450 rdl. i mødrene arv til deling.

217. Maren Lauridsdatter

F. ca. 1630.

Datter af Laurids Lauridsen og Karen Tversted.

G. ca. 1659 m. Thøger Nielsen Rosenberg.

D. før ægtefællen, d. v. s. før 21.2.1683.

Børn!:

Christen Thøgersen Rosenberg, se ane 108.

Sveder Thøgersen Rosenberg, f. i Skallerup, var ikke myndig 1683, da han fik sin slægtning købmand Chr. Jensen Winther i Aalborg til værge. Drev 1689 i Skallerup studehandel på Norge. Af hans børn kendes kun sønnen Thøger Svedersen Rosenberg, f. o. 1696, d. 13.2.1741 i Christianssand.

Laurids Thøgersen Rosenberg, f. ca. 1660 i Skallerup, leve-

de endnu 1695, blev 11.7.1682 ansat som assistent på Sect. Thomas, instruktør 18.8. s. å. Afrejste 6.11. s.å. fra Kbh. med "Havmanden", blev skånet da besætningen gjorde mytteri og blev landsat på øen Flores i Azorerne, hvorfra han reddede sig hjem². Blev 9.4.1687 kgl. lærling og rejste s. å. udenlands.

Maren Thøgersdatter Rosenberg, f. o. 1663 i Skallerup, begr. 6.3.1738, var 1695 g. m. Laurids Andersen i Aalborg.

Karen Thøgersdatter Rosenberg, f. o. 1665 i Skallerup, d. 1.3.1750 i Tversted præstegård, g. 27.7.1697 i Skallerup m. Jens Christensen Elling, f. 5.4.1666 i Elling, d. 1716 i Skallerup, sognepræst i Skallerup og Vennehjerg menigheder 1696 - 1716. Hans enke boede 1723 i Ruberg og havde her besøg af sin brodersøn Thøger Rosenberg fra Norge. Ægteparret havde 7 børn.

218. Christen Rudbechsen Humble

F. 1.10.1653 i Vrejlev, Børglum hrd., Hjørring amt.
Søn af Rudbech Christensen Humble og Anna Holm¹.
G. 26.4.1674 i Aalborg m. Karen Winther.
D. 9.12.1691 i Vrejlev, Børglum hrd., Hjørring amt.

Sognepræst

Student fra Aalborg 1670; cand. theol. 17.7.1672;
sognepræst i Vrejlev og Hæstrup 1673 - 91 efter faderen².

219. Karen Christensdatter Winther

F. ca. 1653, fintl. i Aalborg.

Datter af Christen Jensen Winther og Anne Nielsdatter^{1, 2}.
G. 26.4.1674 i Aalborg m. Christen Rudbechsen Humble.
Begr. 24.3.1742 i Aalborg.

Barn:

Anne Christensdatter Humble, dbt. 9.9.1680, se ane 109.

IX. Tip⁵ - oldeforældre

256. Niels Lauritzen Graae

Nævnt 16.5.1653¹ og 16.10.1657².

D. 25.9.1668³.

Kgl. kusk

Fmtl. far til

Peder Nielsen Graae, se ane 128.

334. Jacob Jebsen

F. i nov. 1583 i Blans, Ullerup sogn, Nybøl hrd., Sønderborg amt.

Søn af Jens Jebsen og Brigitta Riggelsen.

G. 8.9.1616 m. Cecilie Hansdatter From.

D. 4.4.1629 i Blans, begr. 7.4. i Ullerup kirke.

Gårdmand, sognefoged

Jacob Jebsen¹ var gårdmand ligesom faderen. 16.10.1621 nævnes han som fadder hos broderen, amtsforvalter Hans Jebsen i Sønderborg, hvor en datter opkaldes efter deres mor. I den såkaldte Kejserkrig eller Wallensteinkrig blev han stukket ned og derved dræbt af en soldat, der var indkvarteret på Ballegård. Jacob Jebsen blev bisat i familiegravstedet i Ullerup kirke 3. påskedag 1629². Han var

sognefoged for dem i sognet, der hørte under Ahlefeldt til Søgård³.

335. Cecilie (Sille) Hansdatter From

F. ca. 1602 på Hovgård, Hoptrup sogn, Haderslev amt.
Datter af Hans Simonsen From og Cecilie Jørgensdatter Schrøder.

G. 1.g. 8.9.1616 m. Jacob Jebsen.

G. 2.g. 19.6.1629 m. Johan Jessen.

D. eft. 27.3.1659 (hvor hun ses ved Jacob Jessens datters dåb).

Børn i 1. ægteskab¹⁻³:

Jørgen Jebsen, f. ca. 1617, forpagter af mejerigård på Høgelbjerg i Løjt sogn, senere af Hjortspring på Als.

Cecilie (Sille) Jebsen, f. 1618 i Blans ("Februar um Heilige dre Koninge"), d. 12.10.1687 i Sønderborg. G. 2.2.1640 i Blans m. amtsforvalter Hans Clausen (1603 - 80), der blev herredsfoged i Als Nørreherred.

Birthe (Birgitte) Jebsen, f. o. 1620, se ane 167.

Friederich Jebsen, f. 11.3.1622 i Blans, d. 19.3.1701 i Stedessand. Immatr. ved universitetet i Jena 1644, sognepræst i Stedessand ved Læk 1652 - 1701. I kirken epitafium m. fødsels- og dødsopgivelse. G. 1.g. 19.10.1652 m. Anna, datter af forgængeren i embedet Christian Henrichsen. G. 2.g. 1661 m. Eleonora, datter af amtsskriver i Nordborg Hans Thomsen.

Jens Jebsen, købmand og rådmand i Sønderborg. G. 26.9.

1647 i Sønderborg m. Maricke Petersdatter Paulsen, f. 5.10.1631 i Sønderborg, d. 1675 sst., datter af rådmand Peter Paulsen og Anicke Clausdatter.

Hans Jepsen Kramer, købmand i Sønderborg. G. 13.11.1654
i Sønderborg m. Margareta Matzensdatter, fmtl. datter af
Nis Matzen i Sønderborg.

Børn i 2. ægteskab:

Jacob Jessen, se ane 172.

Alexander Jessen (Flensborg. Retsgerichtprotokoll Bd. 15,
1660 - 66 (A nr. 34)).

Rudolph Friederich Jessen, herredsfoged for Als Sønderher-
red 1666-68, forpagter af Majbølgård, Hørup sogn. Als.
forpagter af Nordborg Ladegård 1671-72. G. 1664 m.
Dorthe Kirsten, Bartel Jürgensens datter af Sønderborg.
Døde før 1674 på Majbølgård. Enken giftede sig
22.11.1674 med Jens Jørgensen, sst.

336. Hans Giødesen

Rådmand

Boende i Middelfart.

Han er med meget stor sandsynlighed far til sognepræst i
Agernæs

Gøde Hansen, se ane 168.

Findes nævnt i en Oldengældsliste for Hindsgavl len
1598/99 samt i to hyldninger fra Middelfart 1608 og 1610.
Af et skifte i Middelfart 13.10.1642 fremgår det, at Gøde
Hansen (ane 168) i Agernæs (= Kjørup) var morbroder til
afdøde rådmand Mads Sørensens børn i Middelfart¹.

338. Hans Nielsen Bang

Søn af Niels Hansen Bang¹ og Karen Knudsdatter.
G. m. Maren Nielsdatter.
D. 3.5.1636 i Klinte, Skam herred, Fyn.

Provst

Sognepræst i Klinte og Grindløse 1608, provst i Skam herred.

339. Maren Nielsdatter

Datter af Niels Hansen.
G. 1.g. m. Hans Nielsen Bang.
G. 2.g. m. Hans Jacobsen Hindsholm.
Død ca. 1660.

Iflg. Schönwandt¹ var hun ikke, som anført af Hundrup², Wiberg³ og Langholz⁴, af Bang - slægten. Jfr. ane 1356.

Maren Nielsdatters 2. mand Hans Jacobsen Hindsholm (1608-78) efterfulgte hendes 1. mand i embedet som sognepræst i Klinte og Grindløse 1636 og blev udnævnt til provst i Skam herred 28.3.1661, g. 2.g. 31.3.1661 m. Lene Pedersdatter, begr. 17.10.1684 i Odense (Sct. Knuds). Han er en yngre bror til biskop over Fyns stift Laurids Jacobsen Hindsholm (ca. 1600 - 63).^{6, 7}

Børn (i 1. ægteskab):

Margrethe Hansdatter Bang, se ane 169.

Niels Hansen Bang, se nedenstående biografi.

"Niels Hansen Bang, 1614 - 76, biskop. F. 10.8.1614 i Klinte, Skam hrd., d. 17.10.1676 i Odense, begr. i Sct. Knuds kirke sst. F: sognepræst i Klinte, provst Hans Nielsen Bang (d. 1636) og Maren Nielsdatter (d. ca. 1660). G. 18.7.1641 i Odense (Sct. Knuds k.) m. Anna Hansdatter Kølenbrun, d. 18.7.1688, begr. i Odense (Sct. Knuds k.), datter af borgmester i Odense Hans Nielsen Kølenbrun (d. 1651) og Marie Poulsdatter (d. 1651). - B. der efter sit fødested undertiden kaldes N. H. Klinte opdroges hjemme og kom derpå i Odense skole. 1635 blev han indskrevet ved universitetet hvor han fik sit søskendebarn, professor Thomas Bang til præceptor. Sine studier fortsatte han i Nederlandene og holdt i Franeker en græsk tale "Om historien" der udkom sst. 1638 med græsk og latinsk tekst. Under dette ophold kom han i forbindelse med den berømte teolog Johs. Coccejus. 1639 blev han under et besøg hos biskop Hans Mikkelsen i Odense kaldet til kapellan i Dalum og Sanderum hos præsten Poul Olesen (Olufsen) ("Paulus Olai Medelfar"). 1641 tog han magistergraden og forfremmedes 1645 til sognepræst. 1663 blev han udnævnt til biskop over Fyns stift og kreeredes per bullam til dr. theol. Han viste stor omhu for stiftets gejstlighed, og efter hans opfordring oprettedes der 1665 en gejstlig enkekasse ved frivilligt sammenskud fra alle præster i stiftet. 1670 blev han kaldet til Kbh. for i forening med universitetets professorer og flere gejstlige at forhandle om oprettelsen af en kirkedomstol og fælles kirkeret for alle lutheranere. Forslaget der var udgået fra det sachsiske hof anbefalede af den nedsatte kommission, men blev ikke gennemført. 1674 indkaldtes han tillige med landets øvrige biskopper for at deltage i forhandlingerne om udarbejdelsen af Danske lovs 2. bog. Skønt B.

endnu ikke følte sig trykket af sin alder og fuldt ud kunne varetage sit embede, måtte han dog finde sig i at Christian V 1672 gav ham en medhjælper. Hofprædikanten Rud. Moth var faldet i unåde; han skulle fjernes fra hovedstaden, og kongen udnævnte ham derfor til provst i Odense og vicebiskop over Fyns stift. Moth døde 1675, og B. havde den tilfredsstillende at overleve ham i et års tid. Han har foruden den ovennævnte græske tale kun udgivet to ligprædikener, over Christoffer Urne til Årsmark (1665) og over Markvard Rodsteen til Lundsgård (1672). B. var 1668 - 72 ejer af Hollufgård."⁵

344. Johan Jessen

G. 1629 m. Cecilie Hansdatter From.
D. i marts 1667¹.

Gårdmand

"Sille giftede sig 2. gang - ret hurtigt efter Jacob Jepsens død - med Johan Jessen, der overtog gården i Blans. Johan Jessen "von Blantz" er 1.5.1663 stævnet for retten i Flensborg i en gældssag. For ham møder hans to sønner Jacob og Alexander, da faderen "aus Alter und Schwachheit" ikke kan komme."²

345. Cecilie (Sille) Hansdatter From

Indgår to steder i dette slægtled, se ane 335.

356. Johannes Rostorph

F. o. 1550.

G. 1.g. 26.9.1585 m. Cathrine Thomasdatter Fincke.

G. 2.g. 4.6.1592 m. Anne Jacobsdatter Fincke.

D. ca. 1603 i Nykøbing F.

Kancellisekretær

Ansæt hos enkedronning Sophie på Nykøbing slot.

Hans 1. hustru, Catherine Fincke, som døde 10.3.1591, var datter af Thomas Fincke, borgmester i Flensborg 1564 - 86, d. 1589. Hun døde i barselseng og havde to sønner.

I enkedronning Sophies kancelli på Nykøbing slot fandtes der i 1599 - 1600 bortset fra Johannes Oberberg (ane 358) og et par bude kun Johannes Rostorph, for hvilken der foreligger bestalling fra 1592, hvori det hedder, at han tidligere har tjent hos Frederik den Anden (forekommer fra 1578) og efter dennes død (1588) opvartet dronningen, indtil rigsråderne afskedigede ham, hvorfor dronningen antog ham som sekretær.^{1, 2}

357. Anne Jacobsdatter Fincke

F. o. 1550.

Datter af Jacob Fincke og Anna tor Smede.

G. 4.6.1592 m. Johannes Rostorph.

Vist i 1603 er Johannes Rostorph død, og hans enke (Anne Fincke) søger dronningen om at nyde noget af mandens løn til hende selv og hendes 6 "uopdragne" børn. Et af disse

børn er sikkert Johannes Rostorph den Yngre, der i 1607 får udbetalt 50 rdl. til sine studier i Wittenberg. Det følgende år får han en stilling hos dronningen som "kancelliforwandt" eller kopist i kancelliet.¹

Af hendes 6 omtalte børn kendes flg.:

Johannes Rostorph, kancellisekretær, formodes her at være af faderens 2. ægteskab og født ca. 1593, men det kan meget vel tænkes, at han er af 1. ægteskab. Han dør 22.6.1625 i Nykøbing F. efter at have været gift med Elisabeth Binus, f. ca. 1604 som datter af hofapoteker Martinus Binus og Catharina, der selv blev viede 1603. Dronningen forærede dem 200 rdl. i bryllupsgave. Kong Frederik II's enke, dronning Sophie (af Meklenburg, 1557 - 1631), boede på Nykøbing slot fra 1594 til 1631. Fra dette tidsrum kendes 3 hofapotekere: Binus, Kneytel og Schuchmann.

Martinus Binus fik bestillingen som hofapoteker 15.9.1595 (gældende fra 29.8.)², men af en eller anden ukendt grund må han have fratrukket sin stilling 1609, da Valentin Henrik Kneytel modtog sin bestilling 20.10.1609. Binus og hans kone fik imidlertid ny ansættelse ved hoffet som "Conditor und Dienerin" 14.7.1617, han skulle tilberede condita, safter, confekter, species med andre sager til en årlig løn af 100 rdl. Efter Johannes Rostorphs død 1625 blev Kneytel 17.6.1627 gift med Lisbeth Mortensdatter, datter af Martinus Binus. Hun blev begravet i Nykøbing F. 15.9.1639.

Martinus Binus har hørt til de ansete borgere i byen, han var således 18.3.1632 en af stifterne af borger- og købmandslavet i Nykøbing, hvor han blev begravet 20.2.1648. Hans hustru begravedes 14.3.1650 sst.

Jacob Rostorph (Jacobus Johanis Rostrupius). Tilsagn om

optagelse i Sorø skole 3.6.1608. Optaget s. å. Udgik 3.8.1614, fik samtidigt sit testimonium. Immatrikuleret ved universitetet 1617. Fri kommunitet 1618.³
Frederik Rostorph, se ane 178.

358. Johannes Oberberg

Søn af Hercules von Oberberg.
G. m. Drude N. N.
D. 29.3.1632 i Nykøbing F., begr. 5.4. sst.

Sekretær og rentemester

Ansæt hos enkedronning Sophie på Nykøbing slot.

I 1592 udstedtes der for ham en bestalling som tjener og kammerskriver. I hans bestalling hedder det, at han skal gennemse lensregnskaberne og føre kammerregnskabet. Senere omtales han som dronningens rentemester. Fra 1626 fik han ialt 600 rdl. i løn. Han døde 1632, året efter dronningen^{1, 2, 3}.

Johannes Oberberg havde to døtre og en søster ved navn Sara Oberberg. Sidstnævnte, f. ca. 1575, d. 16.6.1602 i Nykøbing F., var g. m. Anton Bate (Antonius Battus)⁴, f. ca. 1560 i Haderslev, d. 12.6.1602 i Nykøbing F. Stud. i Kbh. 1580, Padua 1588, Siena s. å., Basel 1592, dr. med. i udlandet ca. 1593, hofmedicus hos enkedronning Sophie på Nykøbing slot 1594⁵, søn af apoteker i Haderslev Anton Bate og Abigael Bonefaciusdatter Loir^{6, 7}. Gravsten i Nykøbing kirkes kor⁸: Grå kalksten, 239 x 173, med latinsk indskrift med fordybede versaler indledt med tre disticha. På midten to bomærkeskjolde med initialerne ABD og SO.

Oversat indskrift: "For den lærde og gode mand Antonius Battus, dr. med. og læge for den høje danske enkedronning Sophia, som døde 12. juni 1602. Såvel som for sammes hustru, den fromme og sædelige frue Sara Oberberg, der fulgte sin mand og døde 16. juni 1602. Johannes Oberberg satte (denne sten) for sin højtelskede svoger og søster."

I Kancelliets brevbøger⁹ findes oplysning om kvittansiarum til arvingerne efter Hans Oberberg 17.6.1632, samt 10.11.1632 forleningsbrev for mag. Vichmand Hasebart¹⁰, tugtemester for kongens søn hr. Valdemar Christian, greve til Slesvig, Holsten, etc., på det efter afdøde Hans Ofverberg ledige vikarie i Lunds domkirke. Når han ikke længere er i kongens daglige tjeneste, skal han residere ved domkirken, (hvilket Hans Ofverberg nok ikke har gjort).

I Danske Portrætter¹¹ findes flg. beskrivelse: Oberberg, Johannes. Dronning Sophies sekretær og rentemester, - 1632. 8718. Radering. På ottekantet grund, indfattet af en linie. Brb. En face til venstre. Opstrøget hår, overskæg og hageskæg. Mønstret dragt med opslag på skuldrene, glat nedfaldende krave, smalle, glatte manchetter. I venstre hånd et papir. Forneden til venstre langs stikranden: C. C. Andersen 1870 (omvendt), under billedet: Johan Oberberg, Canzler hos Dronning Sophie paa Nykøbing Slot. 18 x 14,5. - Efter epitafiet i Nykøbing kirke¹², hvoraf gravskriften fremgår: "Her nedenfor ligger begraaffuit velædle oc velact Mand salig Johannes Obenberg."

Far til

Sara Oberberg, se ane 179.

Niels Hansen Overberg, f. 3.12.1613 i Køge, d. 15.5.1684 i

Sorø, begr. i kirken dér. Forstander for Den kgl. Skole i Sorø fra 11.10.1665 til sin død. G. (vielsesbrev af 26.2.1667) m. Karen Pedersdatter Keitum, f. 27.2.1636, d. 18.11.1696, begr. 2.12. i Sorø kirke, datter af rådmann i Kbh. Peder Mortensen Keitum (o. 1581 - 1653) og Karen Andersdatter (d. 8.11.1666)¹³.

Sara Hansdatter (Overberg), f. 1620 i Kallundborg, begr. mortensdag 1681 i Køge (61½ år gl.). G. 1.g. 1640 i Køge m. handelsmand Iacob Søfrensen (som kaldes Overberg efter sin svigerfar), f. 1612 i Køge, begr. 20.12.1646 sst. G. 2.g. mortensdag 1649 m. rådmann Lyder Sifvers, f. i Bergen, d. 20.11.1693, begr. 27.11. i Køge¹⁴.

364. Lavrits Hansen

G. 1.g. m. Margrete Olsdatter.

G. 2.g. 17.11.1624 m. Katrine Jostdatter i Nakskov (trol. 20.10. s. å.).

D. efter 1626, dog senest 1628.

Borgmester

I h. t. Barfod¹ blev Lavrits Hansen, sædvanlig kaldet Lars Skriver, i slutningen af 1624 eller i begyndelsen af 1625 borgmester i Nakskov, efter at han i forvejen havde været rådmann. (Udnævnt til rådmann 1618).

"Rimeligt er det, at Laurits Skriver har fået stillingen som skriver ved Halsted amt omtr. samtidig med Nikkel Lundts (se nedenfor) ansættelse som slotsskriver ved Nykb. slot, og dygtige folk har det været, for dronning Sofia var selv

hjemme. (Mulig vare de tillige, hvad jeg næsten skulle mene, tyskfødte, og altså hendes landsmænd)."

"Moderen var måske en Lundt, efter hvem sønnen (Jørgen Lavritsen Lundt) har taget tilnavnet; i alt fald ved jeg, at hun havde haft en broder, som hed Hans Lund. (Mig synes det imidlertid sandsynligt, at faderen selv bar navnet Lundt)."

"Lavrits Skriver giftede sig efter Margretes død med Katrine Jostdr. (jd. 6/5 58), der stadig som enke kaldtes Katrine hr. (!) Lauridses. Af sit 2det ægteskab havde Lavrits Hansen følgende tre døtre (der altså blev Jørgen Lundts halvsøstre):

1. Margrete Lavritsd. (dbt. 11.4.1626 iflg. Perlestikkerbogen, jd. 6/5 1658); g. 1.g. 1643 m. Karsten Lyes i Nakskov (d. 10/12 1645); g. 2.g. i Nysted 1647 m. Jørgen Kristensen, dengang slotsskriver på Ålholm (d. som borgmester i Nysted 1655; skiftet begyndt 26/6 efter forudgående registrering).

2. Katrine Lavritsd., g. m. Søren Thomsen på Meltoftegård (jd. i Nakskov 8/2 1652).

3. Sara Lavritsd. (jd. 13/12 1640), g. m. Peder Jørgensen Hammer i Nakskov (jd. 16/4 1641)."

"En broder til borgm. Lavrits Hansen var borgm. Nikkel Hansen Lundt i Nykøbing (d. 7.3.1630), g. m. Margrete Mechlenburg, hvis datter Anna Nikkelsd. L. (f. 19/11 1605, d. 29/10 1685) var g. 1.g. m. Daniel Faber, enkedronning Sofies kansler, g. 2.g. m. Henning Arnisæus, Kristian IV's livmedikus, g. 3.g. 27/6 1647 m. Jørgen Witzleben, prof. theol. i Sorø; - og hvis ene søn var den bekendte, dygtige borgm. Hans Nikkelsen L. (1602 - 54) i Kbhvn., der altså var en kødelig fætter til vor Jørgen Lundt; - medens en anden søn: Oluf Nikkelsen Lundt, d. som rådmand i Nykb. i slutningen af tretierne, var den første af de fire mænd, som

den mærkelige Karen Andersd. Skytte (livlæge Anders Nielsen Skyttes eneste efterladte barn) gjorde en ende på. - En anden broder til borgm. Lavrits Hansen var måske Peder Hansen (Lundt), fhv. tolder og byfoged i Nykb., fader til Karen Pedersd., som 1.g. var g. m. rådmand Hans v. Westen i Nysted, g. 2.g. m. præsten Poul Nielsen Danckel, hvis enke hun også blev."

"Det kan gerne være, at Lavrits Hansen og i det hele familien har haft lidt store fornemmelser, mulig troende sig henhørende til adelskabet. I det mindste ved jeg med vished, at den gren, der levede her i Nykb., førte et skjold, der så helt adeligt ud, og som den dag i dag kan ses på opgangen til prædikestolen. Her ses på de tre fyldninger, den udvendige side, tre navne i følgende orden oppe fra: H.N.S., A.N.D., O.N.S., hvad der åbenbart skal sige Hans Nickelsen, Anna Nickelsdatter og Oluf Nickelsen...med tre våbenskjolde malede under neden... Foroven to vesselhorn, et blå og et rødt, imellem disse en opstigende hjort, så kommer harnisket, så ridderligt, som kan ønskes, i brunlig farve. Selve hovedskjoldet er blå, ligeledes med en opstigende hjort... Tilstedeværelsen af disse våbenskjolde er vel ikke noget afgjort bevis for adelskab, ligeså lidt som at Laur. Hansens to sønner skulle optages på den adelige skole i Soer, for der var jo også borgelig fødte drenge, men vist er det, at Jørgen Lauridsen Lundts stifmoder i Nakskov skifteprotokoller stadig kaldes Katrine hr. Lauridses... For fuldstændigheds skyld anføres, at i gavebrevet (udstedt straks efter Nikkel Hansens død) kalder enken og børnene den Nykb. borgmester: ærlig og forstandig mand nu salig Ni Claus Hanssen, fordm borgmester osv."

Nicolaus og Lavrits Hansens forældre har endnu ikke kunnet opspores, men Knud Gether mener, at borgmester i Haders-

lev, Nis Lunth, er deres farfader, hvilket fremgår af tabel vedlagt brev af 10.2.1987 med flg. oplysninger:

"Jeg har skrevet en del om Nicolaus (Nickel) Hansen Lundt og dennes børn, Oluf Nickelsen Lundt, Anna Nickelsdatter og Hans Nickelsen Lundt, og ligeledes om (hans kone) Margaretha Mechlenburg, hvis moder tilhørte den gamle adelige Paysen - Rickertsen slægt (i Flensborg og Nordfrisland), der i min bog² er ført tilbage til begyndelsen af 1400-tallet... Nicolaus (Nickel) og Laurits Hansen (Lundt) var antagelig efterkommere af borgmester i Haderslev, Nis Lundt, der i Hansb. Reg.³ nævnes som sådan 1548 sammen med Oleff Mecklenborch (d. Ældre), der var farfader til Nicolaus (Nickel) Hansen Lundt's hustru Margaretha Mechlenburg... Slægten må dog formodes at stamme fra Flensborg."

365. Margrete Olsdatter

G. m. Laurits Hansen.

I ægteskabet var der følgende børn¹, alle døbt i Nakskov:

Anne Lauritsdatter Lundt, dbt. 23. el. 29.3.1618.

Jørgen Lauritsen Lundt, dbt. 1.8.1619, se ane 182.

Hans Lauritsen Lundt, dbt. 1.1.1622.

Carsten Lauritsen Lundt, dbt. 25.5.1623.

366. Jørgen Christensen

F. 1595 i Rudkøbing.

Søn af Christen Sørensen Harboe¹.

G. ca. 1625 m. Karen Nielsdatter.

D. 14.7.1633 i Nakskov.

Provst

Sognepræst i Branderslev, senere i Nakskov (1629-33),
provst sst.²

367. Karen Nielsdatter

F. ca. 1600.

G. 1.g. o. 1625 m. Jørgen Christensen.

G. 2.g. o. 1634 m. Peder Hansen.

G. 3.g. 25.9.1639 m. Laurids Mortensen Widsted.

D. 21.2.1653 i Nakskov.

Børn (i 1. ægteskab):

Lisbeth Jørgensdatter, se ane 183.

Karen Jørgensdatter, g. m. sognepræst Gregers Rasmussen i
Branderslev.

Ingeborg Jørgensdatter, f. o. 1625, d. 1681. G. 1.g.

19.6.1642 m. Hans Boesen Arneu, f. 1606, d. 16.1.1658,
sognepræst i Sandager-Holevad 1635-58. G. 2.g.
22.7.1660 i Assens m. Jørgen Jørgensen Bang, f. 1628 i
Assens, d. 1676 i Sandager, sognepræst sst. 1658-76.

Hendes 2. mand, Peder Hansen (1597-17.6.1638), var
sognepræst i Nakskov 1633-38.

Hendes 3. mand, Laurits Mortensen Widsted, døde 8.3.1674
i Nakskov efter at have været sognepræst sst. 1638-66,
provst 1662.^{1,2}

416. Niels Baad

Søn af Peder Baad.¹

Gårdmand

Hemmansåbo (kronobonde) i Naffentorp, Bunkeflo socken, Skåne, 1583.

Far til

Peder Baad, se ane 208.

428. Henrik Bischofff

G. 1637 i København m. Margrethe N. N.

D. før 1660, da hans enke nævnes.

Storkøbmand, brygger

Han nævnes 1616 ved sin indtræden i Det danske Kompagni¹ med det københavnske Trefoldigheds Gilde, der ansås for det fornemste skyttegilde i Danmark, således omtales det 1443 i kong Christoffer II.s stadsret.²

Han havde fra en skippers stilling svunget sig op til en betydelig position, bl. a. ejede han en gård på Amagertorvs nordvestlige side. Under Københavns belejring 1658-59 stillede han to svende, heraf en bryggersvend, på volden til hovedstadens forsvar.³

Far til

Bertel Henrik Bischofff, se ane 214.

430. Hans Mars

G. (bevilling til vielse i huset 23.10.1660) m. Dorothea Dili-an van Bechten, f. ca. 1642, begr. 31.5.1674 i Kbh. (Petri).

Begr. 26.5.1674 i København (Petri).¹

Kgl. slotsglarmester og oldermand

Han var medlem af de 32 mænds råd i København samt kirkevæрге ved Sct. Petri menighed. - Boede 1657 i Købmagergade.

I h.t. Historiske Meddelelser om København foretoges restaurering af Tøjhuset 1658. Glarmesterarbejdet udførtes af den bekendte mester Hans Marr, som forpligtedes til at udføre det af "gemen" glas og stærkt bly og tin efter en op-givet model af spidse (rhombeformede) ruder, så der gik 49 ruder til hvert vindue på en kvadratalen.

Far til

Christine Mars, se ane 215.

432. Niels Hansen Rosenberg

F. o. 1565.

Søn af Hans Rosenberg.¹⁻³

G. m. Karen Thøgersdatter.

Fmtl. begr. 5.9.1641 i Aalborg (Budolfi) under navnet Jens Hansen.

Bartskærer

Borgerskab i Aalborg 1594.

Gildesbroder i Guds Legems Lav 1590 under navnet Roszenborgh.

433. Karen Thøgersdatter

G. m. Niels Hansen Rosenberg.

Børn:

Thøger Nielsen Rosenberg, se ane 216.

Frands Nielsen Rosenberg, se nedenstående biografi.

"Rosenberg, Frands Nielsen, 1593-1658, Biskop, er født 8.1.1593 i Aalborg og Søn af Kjøbmand Niels Jensen Rosenberg. Moderen hed Karen Thøgersdatter. Han blev Student fra Aalborg 1612. Senere rejste han udenlands og studerede i Wittenberg 1616-18. 1623 tog han Magistergraden i København, og 1624-26 holdt han fysiske Øvelser for de studerende, uden dog at have nogen fast Ansættelse ved Universitetet. Han blev o. 1627 Professor i Fysik og Matematik ved Lunds Gymnasium og udnævntes 1628 tillige til øverste Kapellan ved Domkirken i Lund og Præst i Bjellerup, 1639 nævnes han som Professor i Etik. 1642 blev han Biskop i Viborg, sad 1643 i den gejstlige Kommission, der dømte Præsten Jørgen Friis... fra hans Embede for Vranglære, og deltog 1648 i Kongevalget i Kbh., hvor han blev indstævnet af Corfits Ulfeldt, fordi han havde fornærmet Kirstine Munk, idet han i en Ligprædiken havde udeladt hendes Titel som Grevinde af Slesvig. 1650 deltog han med Landets øvrige Bisper i Prins Christians Hyldning. Samtidig hermed vare de indkaldte til en Forhandling om en ny Undervisningsplan for Latinskolerne. Men de nyttede tillige Lejligheden til at indgive et Forslag om, at der skulle

oprettes Almueskoler overalt i Sognene, hvor de endnu ikke fandtes, og at Præsterne skulde have Tilsyn med dem. Forslaget blev ogsaa taget til Følge i en senere Forordning. R. døde 10.11.1658, som det siges af Sorg over de Ulykker, der ramte Landet under Svenskekrigen. Han ægtede 1. Anne Hansdatter, Datter af Kannik Hans Ottosen i Lund; 2. (17.11.1644) Anne (Grum el.) Aastrup, Datter af Biskop Poul Mortensen A. i Lund... R. udgav en Række Disputatser af teologisk og fysisk Indhold og 6 Ligprædikener¹.

Barbara Nielsdatter Rosenberg, f. ca. 1600, d. 2.5.1660. G.

1617 m. Sveder Poulsen Kitting, f. 1580 i Aalborg, d. 5.7.1643 i Thisted, begr. 16.7.1643 sst.; studerede 1609 i Wittenberg, magister, rektor i Aalborg o. 1614, sognepræst i Thisted og Tilsted 1616, provst i Hundborg herred. Epitafium i Thisted kirke over ham og hans hustru på hvilket årstallet 1632 er anført, og ovenover årstallet findes 2 skjolde med ægteparrets initialer og bomærker (Rosenbergs et stiliseret rosentræ). I epitafiets midterfelt er portrætmalerier af Sveder Kitting og Barbara Rosenberg, begge figurer knælende, og mellem deres hoveder er malet: Anno 1633, derunder: Ætatis suæ 52 - Ætatis suæ 33. Det vil altså sige, at epitafiet er skåret 1632 og stafferet 1633, da Sveder Kitting var 52 år og Barbara Rosenberg 33. - 15.11.1646 ægtede Peder Madsen Kittings enke.

"1653 udi Junni lod erlig oc welachte Mand Peder Madsen, Kong. Maytz. Ridefoged till Ørum, Indvoner oc Tolder udi Thisted dette Epitafium på ny renovere", står der på epitafiet, og samtidig lod han sit eget billede male i midterfeltet, knebet ind bag ved Kittings. Ved billedet af Peder Madsen er der med afvigende bogstaver malet: Anno 1653, derunder: Ætatis suæ 38. Peder Madsen var altså født ca. 1615 og var ca. 15 år yngre end Barbara

Rosenberg. - Af en kisteplade i Thisted kirke fremgår, at han blev gift 2. g. 20.3.1661, og at han døde 8.4.1670. Hans 2. hustru var Margrete Pedersdatter, f. 1630 i Brøns i Slesvig, d. 20.4.1675. Hun var søster til ridefogeden til Vestervig, Dueholm og Ørum, senere ejer af Randrup og Kongstedlund Peder Pedersen Brønsdorff (1622-1701). I 1. ægteskab havde Peder Madsen ingen børn, i 2. ægteskab var der en søn og en datter, Barbara Pedersdatter Rosenberg, f. 1662, d. 1734, g. 1677 i Aalborg m. dr. med. Laurids Foss. Hun var altså opkaldt efter sin faders 1. hustru. Efter Peder Madsens død 1670 blev hans bror, borgmester Jens Madsen i Odense, hendes formynder.☺

Anne Nielsdatter Rosenberg, f. o. 1612, begr. 27.5.1698 i Vilsted, g. 1.g. m. Jens Olufsen, d. 1649, sognepræst i Vilsted og Vindblæs 1638-49; g. 2.g. m. Hans Poulsen Grum, d. 1679, sognepræst sst., der var søn af biskop i Lund. Poul Mortensen Grum, og en datter af historiografen Anders Sørensen Vedel (1542-1616). 1663 havde Hans Poulsen proces med Jørgen Kruse i Hjermelevgaard angående penge, som hans søster Anne, salig Frands Rosenbergs, havde lånt Jørgen Kruse. Det drejede sig om 800 speciedaler, så hun har vist været velhavende.☺

Ovennævnte børn kendes, men det er muligt, at også 3 søstre, Else, Kirsten og Maren Nielsdatter, der i 1630 - 40erne var gift med bartskærerne i Aalborg Stephan Calvile, Jens Pedersen og Hans Henrik Schnell, var Niels Rosenbergs og Karen Thøgersdatters døtre.

434. Laurids Lauridsen

F. ca. 1590.

G. ca. 1622 m. Karen Lauridsdatter (Tversted).¹

D. 1648.

Købmand og rådmand

Boende i Hjørring.

435. Karen Lauridsdatter (Tversted)

F. ca. 1595.

Datter af Laurids Mikkelsen og Ingeborg Bistrup.

G. 1.g. 2.7.1615 m. Niels Jensen.

G. 2.g. ca. 1622 m. Laurids Lauridsen.

D. 1661 i Hjørring.

Hendes 1. mand var borgmester i Skagen, d. 1621.

Barn (i 2. ægteskab)¹:

Maren Lauridsdatter, se ane 217.

436. Rudbech Christensen Humble

F. 1616 i Humble, Langeland.

Søn af Christen Pedersen og Maren Gregersdatter.

G. 22.7.1649 i Aalborg (Budolfi) m. Anna Holm.

D. 31.1.1673 i Vrejlev, Børglum hrd., Hjørring Amt.

Provst

Student i Odense 1638, immatr. ved Kbh.s univ. s.å.; studier ved universitetet i Franeker, Holland; teologisk embedseks.; kapellan i Flemløse på Fyn 1642; sognepræst for Vrejlev og Hæstrup menigheder i Vendsyssel 1645-73; provst i Børglum herred 1670.¹⁻³

437. Anna Pedersdatter Holm

F. o. 1630.

Datter af Peder Jacobsen Holm og Gertrud Ferslev.

G. 1.g. 22.7.1649 i Aalborg (Budolfi) m. Rudbech Humble.

G. 2.g. ca. 1674 m. Peder Pedersen Husbond.

D. 31.7.1677.

Hendes 2. mand var f. ca. 1619 i Nykøbing Mors, d. 10.7.1674, sognepræst i Vrå-Emb-Serridslev, Børglum herred, 1646-74. I sit 1. ægteskab, indg. ca. 1648, var han gift m. Anne Olufsdatter Krag, f. ca. 1605, i sit 2. ægteskab, indg. ca. 1665, var han gift m. Lene Sørensdatter Galskyt, d. 1673.

Børn (i 1. ægteskab)!

Ide Rudbechsdatter Humble, f. 1650, d. eft. 1677, g. 1670 m. købmand og rådmænd i Hjørring Laurids Nielsen Bech (ca. 1646-1720), som fra 1673 var herregårdsforpagter, først på Kærsgård i Tornby sogn, fra o. 1680 på Aggersborggård, 1684 på Nordentoft i Thy. 1685-94 nævnes han som forpagter af Nørtorp i Raer (Ræhr) sogn i Thy, 1696-1702 af Slettegård i Hanherred.

Peder Rudbechsen Humble, 1651-1700, sorenskriver i Larvik, Norge, g. m. Ida Elisabeth Rejers- el. Reinersdatter, d. 1710 (u. b.).

Christen Rudbechsen Humble, f. 1653, se ane 218.

Iver Rudbechsen Humble, 1658-96, skudehandler ved
Kragestrand i Norge, forpagter af herregården Aas i
Vendsyssel, sidst købmand i Hjørring, g. m. Johanne
Madsdatter (u. b.).

Ane Marie Rudbechsdatter Humble, f. 1659, d. eft. 1722: g.
1684 i Hillerslev m. Christen Pedersen Agerholm
(Øland), sognepræst i Haunstrup og Østerild, Thy.

Rebecha Rudbechsdatter Humble, 1664-1700, (u. b.).

438. Christen Jensen Winther

F. ca. 1617.

G. m. Anne Nielsdatter.

D. 1693.

Købmand

Boende i Aalborg¹.

439. Anne Nielsdatter

F. 1615.

G. m. Christen Jensen Winther.

D. 1696.

Barn¹:

Karen Christensdatter Winther, se ane 219.

X. Tip⁶ - oldeforældre

668. Jens Jebsen

F. i Blans, Ullerup sogn, Nybøl herred, Sønderjylland.

Søn af Nis Jebsen og Marina N. N. ¹⁻²

G. m. Birgitte Riggelsen.

Gårdmand

Jens Jebsen overtog sikkert faderens gård i Blans. Han nævnes i januar 1614, da han ifølge Ullerup kirkeregnskab skænkede 70 mark lybsk til kapellaniet i Ullerup. Beløbet skulle stå i sønnen Jacob Jebsens gård, og denne skulle i årlig rente betale 4 mark og 6 skilling til kapellanen³⁻⁴.

669. Birgitte Riggelsen

G. m. Jens Jebsen.

Børn:

Jacob Jebsen, f. 1583, se ane 334.

Jørgen Jebsen, amtsskriver i Nordborg 1624-39, d. 16.6.

1639. G. 5.9.1624 i Nordborg m. Barbara Carstendatter Lorentzen fra Sønderborg, datter af Carsten Lorentzen.

Hans Jebsen, f. 23.4.1579 i Blans, d. 5.2.1650 i Sønderborg.

I den ligprædiken, der blev holdt over ham af sognepræst Joh. Brandt, skildres hans levnedsløb således i oversættelse fra tysk ved A. Schmidt¹:

"Han blev først undervist hjemme, så kom han på skolen i Sønderborg, i 11-års alderen sendtes han til pastor Stricker i Lybæk. Efter nogen tid kaldtes han hjem og kom i tjeneste hos sin slægtning fyrstelig amtsforvalter Karsten Petersen (gift med Hans Jepsens kusine). I 20-års alderen kom han på amtsstuen for at lære regnskabsvæsen, så han snart kunne besørge det meste af sin herres arbejde.

1602 blev han af hertug Hans sendt med nogle kostbare heste til Frankfurt/M., hvor han fik dem solgt til hertugens tilfredshed. Derefter var han i 3 år på amtsstuen i Plön og blev derpå i 1605, da amtsskriveren i Sønderborg var afgået ved døden, udnævnt til amtsskriver over hele Als og Sundevad. Ved hertugens regeringstiltrædelse i 1625 blev han beskikket til amtsforvalter. Han forblev i tjeneste hos enkehertuginde Dorothea og under hertug Johann Christian. For omtrent 6 uger siden begærede han sin afsked på grund af alder og svaghed, som bevilligedes i nåde efter 50 års tjeneste.

1613 ægtede han Catharina, den ældste datter af rådmand Boy von der Wetering i Flensborg, som nu er hans bedrøvede enke.

Efter 14 ugers sygeleje døde han kyndelmisse kl. 10 om aftenen, 71 år mindre 2 mdr. Han blev begravet d. 5. febr. i kirken.

Hans sønner var provst Johan Jepsen i Rendsborg og de i Sønderborg boende borgere Alexander Jepsen og Hans Christian Jepsen.

Hans døtre var Marina, gift med dr. med. Joachimus Mancinus, Birgitte, gift med amtsforvalter Johan Steurmann, Dorothea, gift med sekretær Henrik Jacobsen i Flensborg." (Joh. Brandius: Viva mortis piorum delineatio oder Leichpredigt über Hans Jepsen, Fürstl. Sünderburgischen Amtsverwalter. Rostock 1650 4^o)...

- Hertug Alexander overlod et boel i Sundsmark til amtsforvalter Jepsen til arv og eje.
Se i DK² Hans Jepsens epitafium med eget bomærke og hustruens våben. Gravsten i kirken.

670. Hans Simonsen From

F. o. 1565 - fntl. på Hovgård, Hoptrup sogn, Haderslev amt.
Søn af Simon From og Hanna N. N.

G. 1.g. o. 1595 m. Cecilie Jørgensdatter Schrøder.¹

G. 2.g. 21.6.1615 m. Johanne Bertelsdatter Struck.

G. 3.g. m. en datter af Jacob Outzen.

D. ca. 1639.

Frimand

Efter at have været kammertjener hos kong Frederik den Anden fik han 1590 privilegium som ejer af frigården Hovgård i Hoptrup sogn, Haderslev amt, efter sin far, der 1560 havde fået fribrev på samme ejendom.²

Hans 2. hustru (se vielse i kbg. for Aastrup ved Haderslev) var født o. 1595 som datter af Bertel Jørgensen Struck, f. 1550 i Lund, d. 28.5.1621 i Ribe, rådmand sst. 1595. G. 1.g. 23.10.1593 m. Dorothea Sørensdatter Stage, f. 1558, d. 10.8.1602. G. 2.g. 17.4.1604 m. Anna Andersdatter Vedel, f. o. 1580, d. 22.1.1655 (datter af Anders Sørensen Vedel, 1542-1616).³

Hans 3. hustrus navn er ukendt; hendes far var borgmester i Haderslev 1578-92.

671. Cecilie (Sille) Jørgensdatter Schrøder

F. o. 1575.

Datter af Jørgen (Georg) Schrøder og Cecilie Peperst.

G. m. Hans From.

D. mellem 11.10.1605 og 21.6.1615.

Vides at være mor til:

Cecilie From, se ane 335.

Jørgen From, se nedenstående biografi.

"From, Jørgen, 1605-51, professor. F. 11.10.1605 på Hovgård, Hoptrup sg., d. 19.8.1651 i Kbh., begr. sst. (Frue k.). F: tidl. kammertjener hos Frederik II Hans (Johan) F. og Sille (Cecilie) Schrøder. G. 10.5.1646 i Kbh. (Frue) m. Else Scavenius, f. 1625 i Roskilde, d. 29.3.1671 i Lund (g. 2.g. 1656 med lægen Christian Foss, 1626-80), datter af sognepræst, senere biskop Laurids Mortensen S. (1589-1655) og Else Pedersdatter (1601-53). - De ret velstående forældre holdt sønnen til studeringerne, først i hjemmet, siden i Haderslev skole. Derfra kom han til pædagogiet i Lüneburg hvor han tilbragte fire år. Som student blev han immatrikuleret i Helmstedt 1625 og i Rostock 1626. Da han kom tilbage til Kbh. blev han hovmester for brødrene Otte og Kjeld Krag mens de var på Sorø akademi. Med den ældste af dem, den senere rigsråd Otte Krag, og Christen Skeel (1603-59) rejste han som hovmester udenlands i ca. fem år. 1630 var han immatrikuleret i Angers, 1632 i Oxford, 1633 kom han til Padua og Basel. 1635 blev han immatrikuleret i Kbh., men sendtes s. å. ud med biskop Jesper Brochmands eneste søn, Christen, og et andet ungt menneske. Sept. 1636 kom de til Leiden og rejste derfra til England hvor den unge Brochmand døde. Nu var F. nogle år

lærer for kansler Chr. Friis' tre yngre sønner, dels i Kbh., dels i Sorø.

Han fik kongens løfte om at blive den gamle Christen Longomontanus' efterfølger som professor i matematik ved universitetet. 1641 tog han magistergraden, men da det trak ud med Longomontanus' afgang, disputerede han jan. 1643 "pro cathedra", blev først professor i logik og derpå, 1645, i retorik. Tillige var han en lang tid universitetets notarius. Endelig 1647 nåede han at blive professor i matematik. - Uden at være nogen banebrydende ånd fyldte F. sin stilling ved flid og pålidelighed. Hans lærer, Longomontanus, hyldede i sin *Introductio in theatrum astronomicum* det tychoniske verdenssystem og blev derfor angrebet af den franske astronom J. B. Morin som holdt på det kopernikanske system. 1642 udgav F. til forsvar for Longomontanus *Dissertatio astronomica de mediis quibusdam ad astronomicum Hafn. Chr. Longomontani cum Morino instituta*. Morins modskrift besvarede han 1645 med *Responsio ad Morini defensionem astronomiæ restitutæ*. Desuden udgav han 1643 *Disputatio philologica de legendis cum fructu melioris notæ scriptoribus*, 1649 *Arithmetica Danica* og 1648-50 *Exercitationum sphaericarum prima de principiis quibusdam doctrinæ sphaericæ*.²

Det ser ud til, at Cecilie Jørgensdatter Schrøder har haft en søster af samme navn, der blev gift med kgl. kaptajn Kristen Iversen, der overtog Hovgård i Hoptrup og nævnes her 1639. Han døde inden 1651, hvorefter denne Sille eller Cecilie blev gift med Peder Knudsen, nævnt 1657³.

676. Niels Hansen Bang

F. ca. 1533.

Søn af Hans Bang^{1,2}.

G. m. Karen Knudsdatter.

D. 25.11.1608 i Klinte, Skam herred, Fyn, 76 år gl.

Provst

Sognepræst for Klinte og Grindløse menigheder 1558-1608.
provst i Skam herred 13.7.1589.

Gravsten med latinsk indskrift findes stadig i Klinte kirke³.

Niels Hansen Bang havde udover sønnen Hans Nielsen Bang en søn, Jens Nielsen Bang, der blev præst i Flemløse. Denne sidstnævnte er far til professor ved Kbh.s universitet Thomas Bang (1600-61)⁴.

677. Karen (Cathrine) Knudsdatter

F. i Bogense.

G. m. Niels Hansen Bang.

D. 1606.

Børn:

Hans Nielsen Bang, se ane 338.

Jens Nielsen Bang (1576 - 1643), sognepræst i Flemløse,
Fyn.

678. Niels Hansen

Ej af Bang - slægt som anf. hos SVW¹, jfr. ane 1356.

Søn af Hans Nielsen og Maren Knudsdatter.

D. ca. 1648.

Provst

Hjælpepræst i Skamby 1588, sognepræst sst. fmtl. ved faderens død 1603 , provst i Skam herred 1615.

Får til

Maren Nielsdatter, se ane 339.

690. Hans Simonsen From

Indgår også i 9. slægtled, se ane 670.

691. Cecilie (Sille) Jørgensdatter Schrøder

Indgår også i 9. slægtled, se ane 671.

714. Jacob Fincke

F. 1526 i Flensborg.

Søn af Jacob Fincke og Brigitta N. N.

G. 1.g. 1553 m. Anna tor Smede.

G. 2.g. m. Ingeborg N. N.

D. 24.3.1570 i Flensborg.

Købmand og rådmand

Boende i Flensborg, tilhørende den adelige og borgerlige slægt Fincke, som uddøde i mandslinien 1707¹.

Broder til Thomas Fincke, borgmester i Flensborg 1564-86, nævnt 1550, d. 15.7.1589 i Flensborg; g. m. Margaretha up der Heide, f. eft. 1561, d. 23.8.1600 på Nordstrand, begr. i Flensborg².

Far til Thomas Fincke (1561-1656)³, se under ane 715.

715. Anna tor Smede (skrives også A. thor S.)

F. i februar 1534 i Flensborg.

Datter af Thomas tor Smede og Drude Petersdatter.

G. 1553 m. Jacob Fincke.

D. 12.1.1561 i Flensborg.

Børn:

Anne Jacobsdatter Fincke, se ane 357.

Brigitta Fincke, f. 1558, g. 27.5.1576 m. borgmester i Flensborg Hermann Lange (1548-97), d. 18.4.1642.

Thomas Fincke, se nedenstående biografi.

"Fincke, Thomas, 1561-1656, matematiker, læge. F. 6.1.1561 i Flensborg, d. 24.4.1656 i Kbh., begr. sst. (Frue k.). F: købmand og rådmænd Jacob F. (d. 1570) og Anna thor Schmeden (d. 1561). G. 30.8.1590 på Tønning slot m. Søster Ivars, f. 29.8.1574 i Oldensworth, d. 25.6.1614 i Kbh., datter af selvejer Junge I. (d. ca. 1590) og Wabi Tetens (d. 1614). - Efter sin skoletid i Flensborg studerede F. matematik i Strasbourg 1577-82. 1582 studerede han i Heidelberg, Leipzig og Basel. 1583 i Padua og 1586 i Pisa. 1583 udkom i Basel hans enestående (og eneste) matematiske værk *Geometriae Rotwundi libri XIV*, dediceret til kong Frederik II. Som titlen antyder indeholder bogen læren om cirklen og kuglen, såvel de fra Euklid kendte sætninger

som en fremstilling af den plane og sfæriske trigonometri; denne del af matematikken havde i 1500 - tallet betydelig interesse efter Regiomontanus', Kopernikus' og Rhæticus' arbejder. Bogens originalitet viser sig, foruden ved enkelte terminologiske nydannelser (fx. "tangens") især i dens brud med Euklids aksiomatiske og deduktive opbygning. Hertil var F. inspireret af den franske filosof, lingvist og matematiker Petrus Ramus (1515-72) der ikke mindst er bekendt for sin kamp mod Aristotelismen i samtidens filosofi. Skønt bogen med rette vakte betydelig opsigt og udkom i 2. oplag 1591, fortsatte F. dog ikke sine matematiske studier, men helligede sig medicinen (i Padua) og tog 1587 den medicinske doktorgrad i Basel. 1590 vendte han hjem til Flensborg, var en kort tid livlæge hos hertug Philip af Holsten-Gottorp, men blev 1591 kaldet til professor i matematik ved Kbh.s universitet på foranledning af kansler Niels Kaas. Hans indsats ved universitetet blev ikke videnskabelig, men politisk, især takket være hans administrative dygtighed, der var udviklet ved hans forstanderskab for den "germanske nation" ved universitetet i Padua. Fem gange valgtes han til universitetets rektor og forestod i mere end 50 år, trods kritik forvaltningen af kommunitetets midler. I professoratet blev han til sit 96. år. Hans rolle ved Tyge Brahes fordrivelse er, set fra eftertiden, lidet flaterende og tjener ikke ham og universitetet til ære. Skønt han i fortalen til sin bog omtaler Tyge Brahe i smigrende vendinger var han næppe i berøring med ham, før han 1597 blev medlem af den kommission kongen lod sende til Hven for at besigtige instrumenterne. Hans erklæring lød på at de var unyttige redskaber; men det er vanskeligt at afgøre hvad der skyldtes videnskabelig konservatisme, og hvad der var en bevidst fordrivelsespolitik fra det universitet der følte sig sat i skygge af Tyge Brahes observatorium. 1603 udnævntes F. til professor i medicin, men tilførte næppe faget nye impulser.

Relativt uinteresseret i den nye videnskab, anatomien, formidlede han udelukkende Gelenos' system i sine forelæsnings om patologi. I sin lægelig praksis var han meget søgt og måtte ved flere lejligheder ledsage kongelige personer på rejser.

- Stik af Haelwegh, 1656, efter mal. af Karel van Mander; mal. i samme type (Uffizierne, Firenze). J. Picini skal have udført et stik af ham 1659. Maleri (Fr. borg). Brugt som model for en figur på Ole Worms epitafium (Nat. mus.). Et lille stik forestiller enten F. eller H. P. Resen. Stik af J. Haas¹⁾.

716. Hercules von Oberberg

D. 1602 i Haderslev.

Arkitekt, kgl. og hertugelig bygmester

"H. v. O., der muligvis tilhørte en nederlandsk Bygmesterslægt (se Anthonis van Obbergen), og som i sin Ungdom havde arbejdet for Markgreve Johann af Brandenburg-Küstrin, ansattes 17.7.1557 som kgl. Bygmester med en årlig Løn og Naturalier, der skulle leveres af Lensmanden paa Kbh.s Slot. Han skulde have en sædvanlig Hofkædning, en Bod for sig og sin Hustru, samt 8 Dl. maanedlig. I den danske Konges Tjeneste som den 1553 aføde Martin Bousserts Efterfølger og ledende Bygmester blev v. O. ikke længe; han var 1557-59 beskæftiget paa Kbh.s Slot og Koldinghus (mindre Istandsættelser), Sønderborg Slot (Projektering og paabegyndt Ombygning), ved Kbh.s Befæstning (Projektering) og Krogen (Udførelsen af den bastionære Befæstning efter Hans von Diskows Projekt). 29.8.1559 antog Hertug Hans den Ældre i Haderslev v.

O. i Matheus Rubensaadts Sted, og i Haderslev blev v. O. boende til sin Død...

1559-66 ledede v. O. Opførelsen af Vestfløjen, sydvestre Hjørnetaarn og Sydfløjen med Kirken paa Hansborg, hvor han ogsaa efter Hertug Hans' Død 1580 i Frederik IIs Tjeneste fortsatte som Slotsbygmester indtil 1588. I Hertug Hans' sidste Aar var v. O. foruden paa Hansborg ogsaa beskæftiget med Ombygnings- og Befæstningsarbejde paa Tønderhus. 1581 henvendte Hertug Georg Friedrich af Prøjsen sig til Frederik II for at faa v. O. til Königsberg, men forgæves. Derimod paatog v. O. sig Arbejde for de gottorpske Hertuger, 1590 fik han Betaling for en Opmaaling af det 1580-83 opførte Slot i Tønning ("Ausmessung am Gebeute zu Tönningen"); s. A. og i 1591 var han beskæftiget paa Gottorp, hvor det er sandsynligt, at han bl. a. har opført Gavlene paa Nordfløjen. 1598 betroede Christian IV den aldrende Bygmester Opførelsen af "Kæmpetaarnet" og Slotskirken paa Koldinghus "efter den Skabelon, Kongen har forordnet." Ved Fuldførelsen af Kirken, der "udi alle Maader skulle være som Kirken paa Haderslevhus", medvirkede fra 1601 Stenhuggeren Hans Barckmand; denne var forpligtet til alene at fuldføre Arbejdet, hvis v. O. skulde dø.

Forskellige Forskere har paa ret løst Grundlag forsøgt at tilskrive v. O. Herregaardene Trøjborg, Engelsholm og Brejninggaard. Det er paa Grund af de Bygningers Tilstand, hvortil v. O.s Navn ofte kun ved en kortfattet Notits i Breve eller Regnskaber er knyttet, meget vanskeligt at danne sig et klart Billede af hans kunstneriske Indsats. Et synes dog sikkert, at han har indført Florisstilen i Danmark. Herom vidner endnu Sønderborg Slot, hvis Ombygning fra Middelalderborg til Renæssanceslot v. O. maa have planlagt for Christian III omkr. 1557 og ledet efter Kongens Død for

Enkedronningen, altsaa i de samme Aar, han for Svogeren og Sønnen opførte Hansborg, der efter alt at dømme ogsaa har baaret et umiskendeligt Præg af den nederlandske Renæssance. Florisstilen behersker Sønderborg Slotskirke i alle Detailler. Gavlene paa Sønderborg Slot og Gottorp Slots Nordfløj saavel som paa Tønderhus og Tønning Slot var ogsaa i Floris' Stil, medens sidst nævnte Slots Grundplan har franske Forbilleder (Ducerceau) og rimeligvis skyldes en anden Bygmester. Slotskirken paa Koldinghus, der var i to Etager med et omløbende Galleri (og rimeligvis ogsaa den paa Hansborg), forudsætter, at Bygmesteren har haft Kendskab til tyske, protestantiske Slotkapeller. Som Militærarkitekt var v. O. utvivlsomt mere gammeldags og synes hovedsagelig at have bygget paa Dürers Teorier, hvormed han i sin Ungdom i Küstrin kan have gjort sig fortrolig."

Far til

Johannes Oberberg, se ane 358.

Sara Oberberg, g. m. hofmedicus Anton Bate af Haderslev, se under ane 358. I dette ægteskab er der en datter, Sophie Bate (1600-53), g. m. provst, sognepræst i Nysted, mag. Knud Lerche, f. 8.2.1593 i Nyborg, d. 26.2.1666 i Nysted, søn af borgmester i Nyborg Mads Lerche³³⁴.

Hercules Overberg, købmand og kirkeværge i Kalundborg, får 6.6.1613 stadfæstelsesbrev på kronens part af korn-tienden af Brejninge sogn. Epitafium opsat af hans efterlevende hustru og børn i Kalundborg kirke 1621 med familiemaleri (7 personer) i søndre korsarm³³⁵, i udskåret ramme fmtl. af Anders Nielsen Hatt i Roskilde.

Peder Öfverberg, borgmester i Oddevald i Norge (nu Uddevalla i Sverige) 1632-47. Det er denne "S. Johannis Oberbiergis Broder" (og ikke ovennævnte, som anført af

Olrik⁹⁾), der 5.7.1632 sender rektoren i Nykøbing F. 10 rdl. i ligpenge for betjening ved begravelsen 5.4. s.å. ^{7. 8. 9}

Fmtl. bror til

Anthonis van Obbergen, bygmester, f. 1543 i Mecheln, Belgien (dbt. i S. Rombaut kirke), d. 1611 i Danzig. Søn af Daniel van Obbergen og Clara N. N. G. 1.g. m. Sara de Meyer, g. 2.g. m. Sara Schwartz, datter af købmand i Danzig Michael Schwartz. - "Som så mange andre samtidige flamlændere forlod O. sit fædreland under religionskampene og drog til Danmark for at arbejde på Frederik IIs Kronborg. Her nævnes han første gang 1577 mellem andre murere, men hans dygtighed må hurtigt have gjort sig gældende, for allerede 30.7. s. å. fik han bestalling som bygmester med 200 daler og en hofklædning i årsløn og en halv daler i dagløn. På dette tidspunkt var slottets grundplan, hvis omkreds på forhånd var bestemt af Krogens middelalderlige mure, så nogenlunde fastlagt. Men under O.s ledelse skiftede bygningen udseende. Fra ca. 1580, da O. også synes at have opført badstuehuset ved Fr.borg, beklædtes munkestensmurene helt med sandsten, tagenes teglsten ombyttedes med kobber, fløjene sammenarbejdedes, kirkens indre gjordes færdig. I 1584 pådrog O. sig kongens vrede, fordi han ved skalmuringen nedbrød for meget af nordfløjen, men endnu s. å. sluttede Frederik II dog akkord med ham om for 6000 daler at fuldføre alt resterende arbejde. Desuden erstattede han 1583 ff den ældre nordvestre bastion med den såkaldte Ridderpostej eller Frederik IVs bastion der rummer de berømte kase-matter. Nov. 1585 tog han sin afsked og jan. 1586 fik han et ekstragratiiale efter at have ordnet fyret på Kullen. Det er også sandsynligt, at kongen har drøftet planlæg-gelsen af et nyt slot i Nykøbing med ham. Skønt O. på

Kronborg har haft betydelige forgængere, og skønt de enkelte stenhuggere har arbejdet ret selvstændigt, har han dog sikkert i højere grad end nogen anden sat sit præg på det skønne renæssanceslot og dets festlige detaljer i rig nederlandsk "Florisstil". - Fra Danmark flyttede O. til Danzig, hvor han bosatte sig 1586 og 1592-1611 virkede han som stadsbygmester. Han ledede her en omdannelse af byens fæstningsværker og en række byggeforetagender, af hvilke de betydeligste er Altstädt, Rathaus (1587-89) og det berømte tøjhus (1602-05). Desuden har han bl. a. ombygget rådhuset i Thorn."¹⁰

732. Christen Sørensen Harboe

F. o. 1550 i Nørre Snede ved Horsens.

D. o. 1605.

Sognepræst

Rektor i Assens 1580, sognepræst i Rudkøbing 1589, i Horslund og Nordlunde 1597 - ca. 1605.

I h. t. SVW¹ var han liden, men lærd og god, flittig og nøjagtig. Muligvis gift med en datter af provst Jørgen Hansen Sleboe (f. ca. 1535, begr. 3.7.1589), som var sognepræst i Tryggelev-Fodslette 1563 og i Rudkøbing-Skrøbbelev 1572-89.

Far til

Jørgen Christensen, se ane 366.

832. Peder Baad

Søn eller sønnesøn af Jens Baad og far til Niels Baad, se ane 416.

Gårdmand

"Landbonde" 1547 på en under Lindholm slot hørende landbrugsejendom i Naffentorp, Bunkeflo sogn i Skåne.

Som det ses, bliver anetavlen herefter usikker. I h. t. Lundberg¹, som i det følgende citeres, turde Magnus Baads efterslægtstavle se således ud:

Magnus Baad, rådmand och fogde i Lund 1405, landsdommer i Skåne, lefde ännu 1428.

Sonsons son:

Sven Baad, f. 1532 i Ystad, enl. Colling.

Son (enl. Colling):

Jens Baad, tingsfogde i Oxie härad 1522, lefde i Hyllie sockne vid Malmö 1532.

"...Såsom nyss nämndes förekommer namnet Baad, så vidt vi veta, i urkunder rörande Skåne första gången 1319 och därefter 1332...På hvad sätt dessa nu nämnda Båthar, (d. v. s. Aage Ingvarsson Baad till Biersjöholm², hvilken uppgifves hafva lefvat 1366, men ej 1387, m. fl.) varit besläktade med landsdomaren i Skåne Magnus Båth, veta vi icke. Vapnet i hans sigill liknar de förras. Och ehuru hans namn förekommer i icke mindre än 37 urkunder mellan åren 1405 och 1428, i hvilka han uppträder dels såsom ämbetsman, dels såsom sigillvittne, veta vi intet om hans släktsförhållanden, gifte, barn, egendom etc... Hans namn och titlar skrivas olika i ofvännämnda 37 urkunder...

I...sistnämnda bref, som visar att Magnus Baad lefde ännu 1428 19/7, nämnes han såsom sigillvitne, vir nobilis, näst efter en riddare, före en väpnare. Han innehade således adlig värdighet...(A. Thiset, som noga känner Danmarks gamla släkter, anser det sannolikt), att den skånska ätten Baad har til stamfader landsdomaren Magnus Baad, den ende som under medeltiden i Skåne veterligen begagnet både Baadmamn och Baad-vapen. På anförde skäl sluta vi oss till samma mening, som har all sannolikhet för sig...En ättling i tredje led af landsdomaren Magnus Baad kan hafva varit den Sven Baad, hvilken Colling uppgiver hafva dött i Ystad 1532. Hans son skall hafva varit den Jens Baad, som 1522 var häradsfogde i Oxie härad. Colling säger om honom, att "han lefde 1532 uti Hyllie socken vid Malmö och har som sakförare underskrifvit åtskilliga handlingar". Dessa hafva icke kunnat återfinnas, men Jens Baads namn finnes bevaradt i tvenne off. bref i danska riksarkivet, båda af år 1522. Han kallas i det ena tingsfogde och i det andra häradsfogde i Oxie härad..."

864. Hans Rosenberg

F. o. 1535.

Fmtl. søn af Niels Barts kier, der blev optaget som gildebroder i Guds Legemes Lav Hellig Threkongerdag 1545. Synes at være gift med Barbara, som iøvrigt er ukendt.†

Bartskærer

Borgerskab i Aalborg 1566. Gildebroder i Guds Legemes Lav 1567.

Far til

Hans Hansen Rosenberg, sognepræst for Skallerup og Vennebjerg menigheder i Hjørring amt 1599, n. 1627, fmtl. død 1640. (Barbara Hansdatter Skallerup, der o. 1630 var g. m. Christoffer Frandsen, præst i Ugilt og Taars, formodes at være hans datter).

Niels Hansen Rosenberg, se ane 432.

870. Laurids Mikkelsen

F. o. 1560.

G. m. Ingeborg Christensdatter (Bistrup)¹.

D. 9.12.1609.

Sognepræst

Præst for menighederne i Tversted, Uggerby og Bindslev, Hjørring amt, fra 1587 til sin død.^{2, 3}

871. Ingeborg Christensdatter (Bistrup)

F. o. 1570.

Datter af Christen Eriksen og Ellen Mogensdatter.¹

G. 1.g. m. Laurids Mikkelsen.

G. 2.g. 1.4.1610 m. Palle Andersen.

D. 1647 i Bindslev, Hjørring amt.

Hendes 2. mand var sognepræst i Tversted, Uggerby og Bindslev 1610-29.^{2, 3}.

Barn (i 1. ægteskab):

Karen Lauridsdatter Tversted, se ane 435.

872. Christen Pedersen

F. o. 1560.

Søn af Peder Eriksen.

G. 10.10.1592 m. Maren Gregersdatter.

D. 25.5.1624 i Humble, Langeland.

Provst

Student fra Odense, universitetsstudier i København og Rostock, hjælpepræst i Humble, rektor i Odense 1590-91, sognepræst i Humble 1592-1624, viceprovst 1592 og herefter provst 1595 i Sønderherred på Langeland.¹

873. Maren Gregersdatter

F. ca. 1570 i Bøstrup, Langeland.

Datter af Gregers Nielsen.

G. 10.10.1592 m. Christen Pedersen.

D. 30.9.1618 i Humble, Langeland.

Børn!:

Christen Christensen Humble, ca. 1593-1660, faderens efterfølger som sognepræst i Humble 1624.

Anne Christensdatter Humble, d. som barn.

Cecilie Christensdatter Humble, g. m. Rasmus Jacobsen (ca. 1580-1623), sognepræst i Bøstrup.

Gregers Christensen Humble, ca. 1597-1657, sognepræst i Sdr. Kirkeby og Sdr. Alslev på Falster.

Hans Christensen Humble, ca. 1598-1645, købmand, rådmann og borgmester i Køge.

Peder Christensen Humble, d. som barn.

Marcus Christensen Humble, ca. 1601-61, kapellan i Trane-

kær og Tullebølle 1627-29, sognepræst i Karleby og Horreby 1629, magister 1641, præst ved legationen i Osnabrück 1643, sognepræst i Fårevejle 1650, biskop over Stavanger stift i Norge 1655.

Anne Christensdatter Humble, boede og døde i Nakskov.

Erik Christensen Humble, ca. 1612-74, sognepræst i Tryggevlev og Fodslette 1641, nedskrev eft. 1655 oplysninger om familien i pastoratets Liber daticus.

Birgitte Christensdatter Humble, d. 1645; g. m. Jørgen Madsen Damsberg, sognepræst i Falkerslev og Horreby.

Rudbech Christensen Humble, f. 1616, se ane 436.

Som nr. 9 af børnene i ovenstående liste bør fra Træk af Hesselager Sogns Historie² indsættes:

Peder Christensen Humble, f. 1609, d. 4.2.1675; student fra Odense 1629; rektor i Nyborg 1633-34; sognepræst for Hesselager menighed på Fyn fra 1634; provst 16.6.1657.

G. m. Mette Nielsdatter af Dalby (1615-81). Deres epitafium hænger i kirkeskibet på nordvæggen. I kirkens kapel er indmuret ligsten over hans svigermoder: "Hr. Nielsis forðum Præste-Quinde udi Dalby", d. 1658.:

874. Peder Jacobsen Holm

F. ca. 1585.

Søn af Jacob Jensen Holm og Else Pedersdatter.

G. 1.g. ca. 1615 m. Anne Thomasdatter.

G. 2.g. 18.6.1626 i Aalborg (Budolfi) m. Gertrud Ferslev.

D. ca. 1638.

Sognepræst

Universitetsstudier i Wittenberg; magister i Helmstedt 1612; pers. kapellan i Aaby-Biersted 1613; sognepræst sst. 1614-38.

Hans 1. hustru, f. ca. 1570, d. ca. 1625, var datter af sognepræst i Haverslev-Bejstrup Thomas Pedersen. Hun var l.g. g. m. Laurits Justesen, d. 1614, sognepræst i Aaby-Biersted, Aalborg stift.¹

875. Gertrud Nielsdatter (Ferslev)

F. ca. 1606 i Aalborg.

Datter af Niels Iversen (Ferslev/Skriver) og Anne Jensdatter.

G. 1.g. 18.6.1626 i Aalborg (Budolfi) m. Peder Holm.

G. 2.g. ca. 1639 m. Thomas Henriksen Hjørring.

D. eft. 1668.

Hendes 2. mand, f. ca. 1612, d. 23.8.1663, efterfulgte hendes 1. mand som sognepræst i Aaby-Biersted 1638-63. Han var søn af rådmand i Hjørring Henrik Thomsen og Ane Andersdatter.

Børn (i 1. ægteskab)¹⁻³:

Birthe Pedersdatter Holm, ca. 1629-81; g. m. provst Niels Olufsen Hillerslev (1611-80), sognepræst i Hillerslev-Kaastrup, Thy.

Anna Pedersdatter Holm, se ane 437.

Margrethe Pedersdatter Holm, g. m. Lars Christensen, lagmand i Christiania, Norge.

XI. Tip⁷ - oldeforældre

1336. Nis Jebsen

Nævnt 1543.

G. m. Marina N. N.

D. før 1590.

Boelsmand

Fæster i Blans under Gregorius von Ahlefeldt til Søgård. Han betaler 1543 2 gylden i plov- og frøkenskat ligesom de andre helboelsmænd.

Broder til Thomas Jebsen (Thomas Jacobi), katolsk sognepræst i Ullerup, samt til brødrene Hans og Bertel i Flensborg (jfr. uddrag af Schötebuch). Thomas Jebsen blev 15.6.1505 optaget i Kalandsgildet i Flensborg, hvor han 1508 gav 60 mark til Mariekirken til en evig messe for sine forældre og velgørere. - I Ullerup kirke fandtes et Sct. Annæ - alter til hvilket Thomas Jebsen 1506 stiftede et Sct. Annæ selvtredie gilde. Medlemmer var såvel gejstlige som verdslige, præster, adelige og bønder, kvinder såvel som mænd. - Thomas Jebsen var i live endnu 1541.

Nis Jebsen var gift med Marina. Begge døde før 1590, da rådmand Hans Matzen i Sønderborg lod lægge to gravsten på deres grave nordøstlig ved Ullerup kirke. Ligstenene måtte aldrig fjernes, hvilket dog er sket.

Far til

Jens Jebsen, se ane 668.

Botelt Jebsen, gift med rådmænd Hans Matzen, der som omtalt lod lægge sten på forældrenes grave og derfor anses for at være deres svigersøn. Hans Matzen døde 16.2.1603 og Botelt døde 12.3.1621. 1600 skænkede de til kirken en smuk bronzedøbefont, støbt af Melchior Lucas i Husum. - Der hang i sin tid i kirken (ifølge optegnelser af præsten Carl Hansen Skamby 1827 og 1820) et epitafium rejst af Botelt Matzens 3.12.1607. bl. a. med ægteparrets og børnenes navne. Matzen - familiens våben, der bl. a. findes på døbefonten, var en ørneklø, der holder en kugle.¹

1338. Nis Riggelsen

I h. t. Mollers stamtavle fra ca. 1760 over slægten Jebsen¹ er Birgitte Riggelsen (ane 669) datter af Nis Riggelsen og hustru Marina. Denne Marina er videre anført som datter af Jens Riggelsen (ane 2676) og hustru Margaretha. - Af en ligprædiken² over Mathiass Claussens mor fra oktober 1687 fremgår der imidlertid, at Birgitte Riggelsen er datter af Jens Riggelsen og hustru Margaretha. Slægtleddet Nis Riggelsen og hustru Marina er altså her bortfaldet. Andre kilder har foreløbig ikke kunnet findes, der er ældre end disse. Slægtleddet medtages af Anders Schmidt.

1340. Simon From

F. o. 1530.

G. m. Hanna N. N.

D. o. 1590.

Frimand

Fyrbøder hos hertug Hans i Haderslev. Fik 1560 fribrev som ejer af Hovgård i Hoptrup sogn, Haderslev amt.
I 1590 nød hans søn,

Hans Simonsen From, se ane 690,

samme privilegium.¹⁻³

1352. Hans Bang

F. o. 1497.

Fmtl. søn af Niels Bang.

G. m. Anne Clausdatter (Halvbjørn).

D. 23.1.1560 i Bogense.

Storkøbmand, rådmand

Hans Bang, som formodes at have gennemgået gejstlig uddannelse, fik 1522 præsentats på Indslev kirke, 1527 på Asperup kirke og beskikkedes samme år til vikar ved Sct. Knuds kirke i Odense. 1529 var han notar hos biskop Jens Andersen Beldenak i Odense, 1530 hos dennes efterfølger Knud Gyldenstjerne. - I årene omkring 1530 fik han som erkendtlighe for sine tjenester indtægterne af Asperup og Roerslev kirke på det vilkår, at han skulle lade sognene betjene af en kapellan. Af Jens Andersen Beldenak forlenedes han med en del kirkegods, som lå til Sct. Annæ alter i Mid-delfart kirke, af Knud Gyldenstjerne forlenedes han med to gårde i Kindstrup. Desuden opnåede han at få skøde på Lille Løkke ved Odense.

1535 beseglede Hans Bang i Sletterød, Fjelsted sogn, hvor alt taler for, han har været bosat, kong Christian den Tredies hylkning sammen med herredsfogeden og to andre gode mænd. Men han figurerer nu ikke under gejstligheden. - Allerede i denne tid har han været velhavende, hvilket ses af de fynske takseringer til militærtjeneste, og her er det bemærkelsesværdigt, at han stedse opføres under adelen, skønt han næppe har tilhørt denne. Det skyldes sandsynligvis, at han har været forlenet med frit jordegods. I denne periode af sit liv synes han at have levet sammen med en iøvrigt ukendt kvinde. I dette forhold fik han neden for nævnte søn.

Efter reformationen flyttede Hans Bang til Bogense, hvor han 1544 ses som borger og allerede 1547 som rådmand. Han indgik ægteskab med Anne Clausdatter, der var datter af den adelige købmand og rådmand Claus Eriksen (Halvbjørn). Hun overlevede ham i 32 år og døde 7.10.1592 efter at have været gift 2. gang med Mads Jepsen (d. 21.11.1611), der var rådmand, senere borgmester i Bogense. Denne lod en storslået gravsten af sort marmor lægge over dem alle tre. Fragmenter af stenen findes indmuret i sydkapellets østvæg. Den har været ca. 130 cm bred og henved 200 cm lang. På den øvre del af stenen er indhugget to våbenskjolde, nemlig dexter en halv bjørn, Claus Eriksens våben, og sinister tre stjerner (2 over 1) over en liggende halvmåne, det såkaldte Bang-våben. Dette sidstnævnte våben har vist sig at være Anne Clausdatters mødrende våben. Claus Eriksens hustru, Maren Bangsdatter, som døde 1545, var nemlig datter af borgmester i Assens Jens Bang, som døde 1531, og dennes hustru Else.

Hans Bang var svoger til Jørgen Clausen i Bogense, der for Fynbo landsting formåede at hævde sit adelskab, og til Oluf

Nielsen Bager i Odense, der var en af sin tids rigeste købmænd. - Hans Bang formodes at være søn af Niels Bang i Rørup sogn, nævnt 1474, som igen antages at være søn af Hans Bang i Indslev, der nævnes 1461 og 1470. Endelig er sidstnævnte muligvis søn af Niels Bang i Vends herred, nævnt 1435.¹⁻³

Far til

Niels Bang, f. 1533 uden for ægteskab, se ane 676, og i ægteskab fmtl. til

Erik Bang, f. 1544, præst i Gudbjerg, Gudme herred.

Claus Bang, f. ca. 1553, d. 1592 i Bogense.

Niels Bang, d. ca. 1620 i Bogense som storkøbmænd. Af visitatsbog ses, at Niels Bang i Bogense var bror til Niels Bang i Klinte, førstnævnte søn.

1356. Hans Nielsen

F. 1523 i Skamby, Skam herred, Fyn.

G. 1.g. m. Marina (Maren) Knudsdatter.

G. 2.g. 22.7.1593 m. Maren Jensdatter.

D. 29.12.1603 i Skamby, Skam herred, Fyn.

Provst

Sognepræst i Skamby 1556, provst for Skam herred 1580.

Hans anden hustru døde 1.4.1604 i Asperup¹.

I brev af 12.1.1991 skriver Fritz Schönwandt flg.:

"Hans Gravsten, som baade kunstnerisk og personalhistorisk er af stor Interesse, kan den Dag i Dag ses i Skamby Kirke.

Jeg vedlægger en Fotokopi af Stenen, samt en Kopi af Indskriften. Paa sidstnævnte har jeg desuden kopieret de to Bomærkeskjolde; disse viser helt andre Mærker end de i de forskellige Bang - Slægter brugelige², og det maa betegnes som ganske vilkårligt, naar denne Hans Nielsen i Skamby og hans Bror Claus Nielsen (B 2 og B 4 hos Hundrup³) er blevet indlemmet i Bang-Slægten fra Middelfart og Bogense".⁴

JOHANNES NICOLAI SERVUS CHRISTI 1523 ANO
SERVATORIS NRI HIC IN SCHABY NATUS ANO 1540
SCHOLAE ADIVIT EAQVE IN DANIA AC GERMANIA
USQ3 AD ANV 1550 FREQVETAVIT SIC EODE ANO AD VBI
DIVINI MINISTERIU VOCAT9 ET ORDINAT9 INEONECNO
FIDELITER SUB CRUCE TAME A TYRANNIS ILLI TPOSITA
LABORAVIT AD HEC IN COJUGIO CU SUA UXORE MARIA
CAUTI BOGOTAE NATA HOESTE VIXIT LIBEROSQ3 15
SIMUL GIGNETES SIC IN DNO OBIIT HIC ANO □ DIE □
ILLA AUTEM ANO 1588 DIE 24 MAII HIC QVOQ3 QUIESCVT.

Tydeliggørelse af indskriften på modsatte side foretaget af
og venligst stillet til rådighed af Fritz Schönwandt.



Gravsten over præsten i Skamby Hans Nielsen og hustru Maren Knudsdatter. Foto: Fritz Schönwandt.



Hans Nielsens bomærkeskjold på gravstenen i Skamby.
Foto: Fritz Schönwandt.



Maren Knudsdatters bomærkeskjold på gravstenen i Skamby. Foto: Fritz Schönwandt.

1357. Marina (Maren) Knudsdatter

F. i Bogense.

G. m. Hans Nielsen.

D. 24.5.1588 i Skamby, Skam herred, Fyn.

Børn:

Niels Hansen, se ane 678.

Christen Hansen Skamby, sognepræst i Hesselager 1578, d.

1629. G. 1.g. m. forgængerens provst Rasmus Hansens datter, ingen børn; g. 2.g. 21.1.1589 m. Johanne Mouritsdatter, 2 sønner.^{1,2}

1380. Simon From

Forekommer to steder i dette slægtled, se ane 1340.

1382. Georg (Jürgen) Sebastiansen Schrøder

F. o. 1540 i Flensborg.

Søn af Sebastian Schrøder.

G. 7.2.1574 i Flensborg m. Cecilie Pepers.

D. 11.6.1607 under et ophold i Flensborg, begr. 15.6. sst.

Generalprovst

Imm. i Rostock 1566, magister 1573, sognepræst i Haderslev (Vor Frue k.) 1572-1607, tillige generalprovst i Haderslev distrikt 1573-81 samt hofpræst og provst i Haderslev 1587-1607.¹⁻⁴

I 1578 skænkede hertug Hans den Ældre Georg Schrøder en byggegrund på Naffet. Gaven blev 1586 stadfæstet af kong Frederik den Anden efter hertugens død 1580. Her opførte han 1591 et pragthus, der desværre blev nedrevet i 1880'erne; en indskrift fra portoverliggeren er dog bevaret: Christus porta salutis (Christus er indgangen til frelsen) Anno Domini 1591. En tegning af det smukke hus findes på Achelis' refererede bogs forside. En anden interessant gengivelse af huset, dateret 1882, findes i samme bog side 161.⁵

1383. Cecilie Pepers

F. ca. 1555 i Hamborg.

G. 7.2.1574 m. Georg (Jürgen) Schrøder.^{1,2}

Barn:

Cecilie (Sille) Schrøder, se ane 691.

1428. Jacob Fincke

F. 1490.

Søn af Peter Nigelsen.

G. ca. 1519 m. Brigitta N. N. (marts 1495-1550).

D. 1564 i Flensborg.

Købmand, rådmand

Bosat i Flensborg.

Far til¹⁻⁴

Jacob Fincke, se ane 714.

Thomas Fincke, borgmester i Flensborg 1564-86, n. 1550.
Elsabe Fincke, f. 1522, d. 21.8.1576. G. 1542 m. Hans
Lange, f. ca. 1510 i Westfalen, d. 19.5.1571, rådmand i
Flensborg (n. 1556 og 1561).

1430. Thomas tor Smede (skrives også T. thor S.)

F. o. 1495.

Søn af Claus tor Smede og Gesche N. N.^{1,2}

G. 1531 m. Drude Petersdatter.

D. 16.11.1553.

Købmand, rådmand³

Bosat i Flensborg.

1431. Drude Petersdatter

F. ca. 1510.

Datter af Peter Jepsen og Cathrine Jensdatter Lorup.¹⁻³

G. 1531 m. Thomas tor Smede.

D. 21.7.1565.

Barn:

Anna tor Smede, se ane 715.

1742. Christen Eriksen

F. ca. 1540.

G. m. Ellen Mogensdatter.

D. 1599, begr. i Hjørring (Sct. Kathrine).

Ridefoged

Christen Eriksen, også kaldet Christen Skriver, boede i Bistrup 1573, da Otto Banner til Asdal fik skøde af kronen på denne gård, og døde der 1599. Han var Ingeborg Skeels ridefoged til Sejlstrup len og synes at have været en fremragende mand. Han var gift med Ellen Mogensdatter, der døde 1. april 1610, ifølge afskrift af en nu forsvunden gravsten i Hjørring Sct. Kathrine kirke hvor ægteparret er begravet.¹

1743. Ellen Mogensdatter

F. ca. 1550.

G. m. Christen Eriksen.^{1, 2}

D. 1.4.1610, begr. i Hjørring (Sct. Kathrine).

Barn:

Ingeborg Christensdatter (Bistrup), se ane 871.

1744. Peder Eriksen

F. før 1535.

D. 1603.

I h. t. nedenfor citerede teori af Anton Blaabjerg¹ var han medejer af herregården Stubbendrupgård i Søllinge sogn på Fyn, men måtte på grund af armod gå med til salg af gården og flyttede ca. 1588 til Svendborg.

Far til

Christen Pedersen, se ane 872.

"Fra sønnesønnen, præsten Erik Christensen Humbles optegnelser² fra 1650'erne vides, at Christen Pedersen (født før 1560)... efterfulgte sin "patruus" (farbroder) Christen Eriksen som sognepræst for Humble menighed på Langeland 1592. - Heraf følger altså, at Christen Pedersen må have været søn af en ellers ukendt Peder Eriksen (født før 1535) og hustru (født før 1540). Om disse sine bedsteforældre skrev Erik Humble blot: Anno 1591 døde salig hr. Christen Pedersens salig moder. Anno 1603 døde hans salig fader...

Om præsten Christen Pedersen i Humble fastslås som en kendsgerning i Wibergs præstehistorie³, at "han var af den gamle adelige familie Uldsax". Oplysningen kan spores tilbage til Worms Lexikon⁴ fra 1771, hvor det under omtalen af Marcus Humble, biskop i Stavanger, oplyses, at faderen Christen Pedersen "skal have været en af den gamle danske adelige Uldsaxers familie." - Hertil anførte Filtenborg⁵: Dette er dog sikkert en misforståelse, adelsslægten Uldsax var en sjællandsk slægt og vistnok uddød før den tid. Derimod er der en langelandsk småadelsslægt Ulfsax med en ulvesaks og 3 seksoddede stjerner i våbenet. Adelsleksikonet nævner som den først kendte af slægten præsten Ivar Hansen Ulfsax i Magleby på Langeland 1502... han blev 1537 forflyttet til Humble. Men denne Iver Hansen har arkivar Thiset også som et medlem af adelsslægten Mylting i stamtavlen i adelsårbogen 1905 og oplyser, at han 1530 skrev sig til Østergaard i Espe, levede endnu 1558, var søn af Hans Jensen til Egelykke og Krogsagergaard (nu Stensgaard, begge på Langeland), der nævnes 1468-96 og var landsdommer på Langeland. Dette sidste synes at være pålideligt. Altså kan han ikke samtidig være en Ulfsax, omend han på anden måde kan have været i familie med sin efterfølger som præst i Humble, hr. Christen Eriksen... (og

dennes brodersøn) Christen Pedersen. - Også Filtenborgs oplysning om den langelandske slægt Ulf sax må kasseres, da slægten var skånsk-hallandsk og kun kendes i to generationer i henholdsvis slutningen af 1500-tallet og i begyndelsen af 1600-tallet⁶⁻⁷.

Christen Pedersens ukendte og konstruerede fader Peder Eriksen (f. før 1535) kunne udmærket være identisk med den adelige Peder Eriksen, der sammen med broderen Hans Eriksen ejede gården Stubbendrup i Søllinge sogn mellem Ringe og Nyborg, som Peder måtte sælge 1588/90⁸⁻⁹. Nyborgpræsten Christiern Nielsen Brun skrev i sine optegnelser: Anno 1590 blev Stubbendrup (Stubbedruppe) i Søllinge sogn en bondegård, og Jep Lerckes søn Oluf stedte (fæstede) den af Jacob Ulfeld (til Kogsbølle, nu Holckenhavn), som købte den af Peder Eriksen. - Slægten betegnes Stubberupgaard-slægten, men er vist også af adelshistorikere blevet kaldt Ulv-ørn efter våbenet en halv ulv og en halv ørn i lodret delt skjold...

Stubbendrup havde Peder og Hans Eriksen arvet efter faderen, væbneren Erik Pedersen, der nævnes 1535-56, og hvis enke Hilleborg levede endnu 1585... slægten stammede ellers fra herregården Vejstrupgaard ved Svendborg, og 1589 boede Hans Eriksen i Sct. Nicolaj sogn i Svendborg og havde "en boelskab" (frille) hos sig¹⁰⁻¹².

Noget bevis for denne afstamning fra Ulv-ørn'erne på Stubbendrup haves ikke. Men kendsgerninger, der kunne tyde derpå, er, at den ene - måske begge brødrene Hans og Peder Eriksen flyttede til Svendborg, hvor Christen Pedersen jo vitterlig gik i skole, og at han lod sønner døbe Christen, Hans og Erik efter henholdsvis farbrødrene Christen og

Hans Eriksen samt efter farfaderen Erik Pedersen; specielt sønnen Hans Christensens opkald peger i denne retning. Christen Pedersens farbroder Christen Eriksen, død 1592, efterfulgte som præst i Humble ovennævnte Iver Hansen (Mylting), hvis svigerfader Steen Ottesen (Huitfeld), ejer af gården Kile i Ejby sogn på Fyn, var broder til Christen Eriksens farmoder Dorthe Ottesdatter (Huitfeld), gift med Peder Eriksen til Vejstrupgaard, så Christen Eriksen efterfulgte altså sin faders kusines mand som præst i Humble. - Dette sidste synes at styrke teorien om Christen Pedersens afstamning fra Stubbendrup."

1746. Gregers Nielsen

F. før 1537.

D. 7.7.1605 i Bøstrup, Langeland.

Sognepræst

Ordineret som skibspræst i Kbh. 11.4.1563, sognepræst i Bøstrup 1569-1605.¹⁻²

"Han blev gift senest 1569/70, men konens navn og herkomst er ukendt. - Det er blevet hævdet, at Gregers Nielsens enke blev gift 2. gang med degnen Søren Jensen i Gudme på Fyn, men det er en misforståelse, idet Søren Jensen i 1589 (!) var gift med "herr Christens hustrues moder i Humble", altså Christen Eriksen i Humble, nemlig farbroderen til Christen Pedersen... jfr. mester Jacob Madsens Visitatsbog ved A. R. Idum, 1929-32, s. 165."³ - Vedr. nævnte Christen Pedersen se under anerne 872 og 1744.

Far til

Maren Gregersdatter, se ane 873.

1748. Jacob Jensen Holm

F. 25.3.1543 i Viborg.

Søn af Jens Holm.

G. 1.g. 15.12.1577 i Viborg m. Else Pedersdatter.

G. 2.g. 9.11.1595 i Aalborg m. Elsebe Hegelund.

D. 29.5.1609 i Aalborg.

Biskop

"Holm, Jacob, 1543-1609, biskop, f. 25.3.1543 (1547?) i Viborg, d. 29.5.1609 i Aalborg, begr. sst. (Budolfi k.). F: borger Jens H. G. 1.g. 15.12.1577 m. Else Pedersdatter, f. ca. 1559, d. 17.5.1591, datter af sognepræst, senere biskop i Viborg Peder Thøgersen (1532-95) og Margrethe Jensdatter (f. 1503). G. 2.g. 8.11.1595 m. Elsebe Pedersdatter Hegelund, f. 29.8.1577, d. 7.3.1641 (g. 2.g. 1610 m. borgmester i Aalborg Lars Hansen Skriver, 1579-1630, g. 3.g. 1631 m. biskop i Aalborg, mag. Christen Hansen (Riber), 1567-1642, g. 1.g. 1606 (?) m. Mette Matiesen, ca. 1591-1630), datter af rådmand i Ribe Peder H. (1527-84) og Marine Laugesdatter (d. 1600, g. 2.g. 1593 m. kannik i Ribe Laurits Ægidius, 1531-97, g. 1.g. 1566 m. Sophie Iversdatter Stub, ca. 1531-91).

Fra Viborg skole blev H. immatrikuleret i Kbh. 1563. Siden rejste han udenlands som hovmester for den senere øverste sekretær i danske kancelli Absalon Juel til Majlgård. 1571 immatrikuleredes han i Wittenberg hvor han 1574 tog magistergraden. Her synes han i høj grad at have tilegnet sig både den filippinske skoleteologi og den melanchtoniske humanisme. Dette fremgår bl. a. af en 1574 i Wittenberg udgivet, på græsk skrevet tale om dydens væsen. Den bærer

vel ikke noget originalt præg, men er et tydeligt vidnesbyrd om en ikke almindelig evne til at udtrykke sig i det græske sprog og om forfatterens ret omfattende kendskab til den græske litteratur. Fortalen er desuden oplysende med hensyn til H.s stærke pædagogiske interesser. Det var derfor sikkert et heldigt valg biskop Peder Thøgersen traf da han s. å. ved H.s hjemkomst gjorde ham til rektor ved Viborg skole der i den følgende tid vandt et godt ry. I nogle år havde H. blandt sine disciple Hans Poulsen Resen, hvem han dimitterede til universitetet 1581. 1577 blev H. tillige kannik i Viborg domkapitel og 1582 sognepræst ved domkirken sst. Da Vendelbo stifts bispestol 1587 blev ledig ved magister Jørgen Borringholms død valgte stiftets gejstlighed H. til hans efterfølger. Det lidet der er overleveret om H.s bispevirksomhed viser ham som en nidkær værner af kirkelige interesser. Hans lærdom og hans evne til systematisk tænkning har givet sig smukt udtryk i den betænkning han 1607 på jyske biskoppers vegne affattede om eksorcismen. Ud fra sit konservative standpunkt ønskede han afgjort denne bevaret. 1608 tiltrådte H. en rejse til hovedstaden for at deltage i tronfølgervalget, men måtte på grund af sygdom vende om. - Afbildet på epitafiemal. (Budolfi K., Aalborg)."¹

"... Om familien vides blot, at Jacob Holm var morbroder (avunculus) til Jens Nielsen Holm, der i årene 1597-1601 studerede ved en række europæiske universiteter og bl. a. tog magistergraden i Wittenberg 1600... Jens Nielsen Holm skal af onkelen være blevet udnævnt til sognepræst for Hunderup og Østerlid menighed i Thy ca. 1603...

Jacob Jensen Holm fik i sine to ægteskaber ifølge epitafiemaleriet 13 børn, nemlig 8 sønner og 5 døtre - og følgende 4 i andet ægteskab, men fordelingen på køn i de to ægteskaber

er usikker. Af de 9 kendte børn var de første 7 - måske alle 9 af første ægteskab."²

1749. Else Pedersdatter

F. ca. 1559 i Viborg.

Datter af Peder Thøgersen og Margrethe Jensdatter.^{1, 2}

G. 15.12.1577 m. Jacob Jensen Holm.

D. 17.5.1591 i Aalborg.

Børn¹:

Thøger Jacobsen Holm, ca. 1578/79 - 1630, studerede i udlandet 1600, sognepræst for Skyum og Hørdum menigheder i Thy fra 1602.

Maren Jacobsdatter Holm, ca. 1579/82 - 1650. G. 1.g. 1599 m. Jens Andersen Krag, rådmann i Aalborg, og 2.g. m. rådmann Just Nielsen.

Kirsten Jacobsdatter Holm, ca. 1579/88 - 1653. G. 1.g. 1606 m. Søren Christensen Bhi (el. Bie), ca. 1580-1640, kapellan fra 1602 og fra 1606 sognepræst for Ingstrup, Hjermslev og Alstrup menigheder i Vendsyssel, provst fra 1622. G. 2.g. 1641 m. efterfølgeren Ludvig Jonsen (Sæby), ca. 1612-60. - Kirstens dattersøn var den kendte borgmester i Thisted, godsejer Enevold Nielsen Bjerregaard, adlet 1726.

Morten Jacobsen (Holm), d. 1628 som købmand og vinhandler i Viborg.

Niels Jacobsen Holm, ca. 1579/85-1619, studerede 1609 i udlandet og var fra 1610 sognepræst i Hassing og Vilterslev i Thy.

Jacob Jacobsen Holm, studerede 1605 i udlandet og var derpå fra 1613 sognepræst i Nykøbing, Lødderup og El sø på Mors.

Peder Jacobsen Holm, se ane 874.

1750. Niels Iversen (Ferslev/Skriver)

F. ca. 1546.

G. 1.g. ca. 1577 m. Gertrud Justdatter.

G. 2.g. ca. 1605 m. Anne Jensdatter.

D. 23.12.1617 i Aalborg (Budolfi).

Slotsskriver, rådmand, borgmester

"1577 tog han som Niels Iffuerssøn Schriffuer både borger-skab i Aalborg og blev optaget i det ansete købmandsgilde Gud Legems Lav (med skrå af 1441)... Ved optagelsen i lavet siges han fordom at have tjent ærlig og velbyrdig Jacob (Justesen) Høg (Høeg - Banner), der ved sin egen optagelse i lavet 1572 siges at være fra Vang i Kær herred; Jacob Høeg, der 1574-77 tjente kongen som hofsinde, havde 1569 arvet godset Trudsholm mellem Mariager og Randers fjorde. Efter dette at dømme må Niels Iversen vel have været skriver på Trudsholm i begyndelsen af 1570'erne.

Efter... 1577 må Niels Iversen Skriver have drevet købmandshandel i Aalborg, hvor han 1584 tillige nævnes som slotsskriver... hos lensmanden på byens fæstning Aalborg-hus; fra senest samme år deltog han i bystyret som rådmand, og fra 1592 til sin død var han den ene af byens to borgmestre...

Den 60-årige borgmester var sikkert allerede en rig mand, da han blev gift med den kun 20-årige Anne Jensdatter; men tomhændet kom Anne sikkert ikke til Aalborg. - Parret boede vel allerede fra giftermålet begyndelse i den "hovedgård og ejendom" i Bispensgade, som Anne Jensdat-

ter ejede og beboede ved skiftet 1623, da den blev vurderet til 1.600 sldr."¹

1751. Anne Jensdatter

F. ca. 1586.

Datter af Jens Bjørnsen og Berthe Mouridsdatter.

G. ca. 1605 m. Niels Iversen (Ferslev/Skriver).

D. 10.7.1649 i Aalborg.

Børn (et barn døde som lille):

Gertrud Nielsdatter (Ferslev), se ane 875.

Bjørn Nielsen (Ferslev), f. ca. 1607; opholdt sig 1623 i Hamborg, men døde før 1635.

Iver Nielsen Ferslev, ca. 1608-56, tolder og fyrforvalter på Skagen, fra 1634 tillige byfoged. G. 1.g. o. 1635 m. Beate Poulsdatter; g. 2.g. m. Ingeborg Hansdatter Wandal, ca. 1617-1654.

Hans Nielsen Ferslev, f. ca. 1610, d. eft. 1660. Bjergværks-skriver ved sølvminen i Kongsberg og senest 1641 lagmand og rådmand i Frederiksstad, Norge.

"Efter Niels Iversen Skriveres død og begravelse i Budolfi Kirke 1617 lod enken på hovedskibets nordside overfor prædikestolen ophænge et med mere end en snes udskårne figurer til overdådighed udstyret epitafium, hvis hovedmotiv er et maleri med Jesu korsfæstelse i baggrunden og borgmesteren, hans to hustruer, 4 sønner og 2 døtre i forgrunden... Epitafiets... tekst lyder... således:

År 1617, den 23. december døde ærlig, vis og velagt mand "Niels Iffersen Skriffer", borgmester i Aalborg, hans alder 72 år... Hans første hustru, ærlig, dydig og gudfrygtig kvinde Gertrud Justdatter døde år 1602, den 22. august. Hans anden

hustru, ærlig, dydig og gudsfrygtig kvinde Anne (vist egl. Anna) Jensdatter døde 1649, den 10. juli, hendes alders 63. år, moder til 5 børn. Mellem tekstfeltet og årstallet 1618 (1648 ?) ses to skjolde indeholdende Niels Iversen og Anne Jensdatters bomærkeagtige initialer; nederst i Anne Jensdatters skjold ses en heraldisk lilje, som altså ingen lighed har med hendes adelige farfaders Kaas - våben med sparren.

Boets værdier bestod af hovedgården i Bispensgade... hvortil kom yderligere 5 mindre ejendomme i byen og 4 haver... mellem 11½ og 12 kg sølv, samt uspecificeret og uvurderet indbo... værdier til en samlet sum på omkr. 5.000 sldr. - Disse værdier blev delt mellem enken og de 4 børn, hvoraf datteren som noget usædvanligt ikke kun skulle arve halvt så meget som hver af de tre brødre, men "gå lige udi skifte med en af hendes brødre"...

"Hun var kun 30 år, da hun efter kun godt en halv snes års ægteskab blev enke 1617, men mod sædvane giftede hun sig ikke igen."²

XII. Tip⁸ - oldeforældre

2676. Jens Riggelsen

G. m. Margaretha N. N.

Foged

Boende i Kværs.

Barn:

Marina Riggelsen¹, se under ane 1338.

2764. Sebastian Schrøder

G. m. N. N. Nielsdatter.

Dr. med.

Læge i Flensborg^{1, 2}

Far til

Georg Sebastiansen Schrøder, se ane 1382.

2856. Peter Nigelsen

G. ca. 1494 m. Agathe N. N., som 1.g. var g. m. borger i Flensborg Jacob Fincke, d. 1494.^{1, 2}

Rådmand

Borger i Flensborg 1511, senere rådmand sst.

Far til

Jacob Fincke, se ane 1428.

Anna Petersdatter (Nigelsen), f. ca. 1500.

2860. Claus tor Smede (skrives også C. thor S.)

F. o. 1460.

G. m. Gesche N. N.

D. før 1497.

Købmand

Bosat i Stade ved Tønder¹

Far til

Thomas tor Smede, se ane 1430.

2862. Peter Jepsen

F. o. 1480.

G. m. Catharina Jensdatter Lorup.¹⁻³

Købmand

Bosat i Flensborg.

2863. Catharina Jensdatter Lorup

F. o. 1485.

Datter af Jens Clausen Lorup (Laurop).

G. 1.g. m. Peter Jepsen.

G. 2.g. m. Claus Potter.

D. ca. 1542.

Hendes far, der nævnes som Peter Jepsens svigerfar¹, var bosat i Flensborg, og hendes 2. mand var ligesom hendes far købmand sst.

Barn (i 1. ægteskab):

Drude Petersdatter, se ane 1431.

3496. Jens Holm

F. o. 1510.

Borger

Bosat i Viborg.

Far til

Jacob Jensen Holm¹, se ane 1748.

3498. Peder Thøgersen

F. ca. 1532 i Viborg.

Søn af Thøger Jensen og Anne Pedersdatter.

G. ca. 1558 m. Margrethe Jensdatter.

D. 3.1.1595 i Viborg, begr. sst. (domk.).

Biskop

"Thøgersen, Peder, ca. 1532-95, biskop. F. ca. 1532 i Viborg, d. 3.1.1595 sst., begr. sst. (domk.). F: præst ved Sortebrødrek. sst. og lektor Thøger Jensen (d. 1538) og Anne Pedersdatter (g. 2.g. med sognepræst ved Sortebrødrek. i Viborg, mag. Morten Mortensen Hvas, d. 1577). G. m. Margrethe Jensdatter, d. 23.12.1603 (g. 2.g. 1598 med landstingshører, borgmester i Viborg Gunde Christensen Grøn, ca. 1537 - ca. 1618, g. 1.g. m. Mette Nielsdatter, d. 1597), datter af kannik i Viborg, mag. Jens Hansen (d. 1558) og Maren Knudsdatter.

T. gik i skole i Viborg, studerede siden i Kbh. og i udlandet og blev først kapellan og derpå 1558 sognepræst ved domkirken i Viborg. Samtidig fik han kanonikat sst. 1565 blev han magister i Kbh. og valgtes 1571 med stor tilslutning til biskop i Viborg. Før han blev bispeviet blev han efter kgl. befaling underkastet en prøve af universitetets professorer. Som biskop synes T. at have virket med dygtighed og nidkærhed. Dertil kom at han stod vel anskrevet ved hove og særlig havde (han) en god støtte i skolekammeraten, kansler Niels Kaas. Vistnok ad denne vej lykkedes det ham 1574 at udvirke, at der blev henlagt ikke mindre end 38 sogns kongetiender til Viborg katedralskole til underhold for 30 disciple. Herved stiftedes der i Viborg en institution der i lighed med Kommunitetet i Kbh. ikke blot gav sig udtryk i dagligt bordfællesskab mellem disciple og lærere, men som også var af stor betydning for disciplenes uddannelse og hele åndelige udvikling. Viborg skole oplevede da også i de følgende år en blomstringsperiode hvortil bl. a. bidrog, at T. stod i nært samarbejde med sin svigersøn, den dygtige rektor Jacob Holm (1543-1609). T. efterlod sig en talrig og vidt-forgrenet efterslægt. Hans hustru var samlingspunktet for

den tradition der i Viborg nedfældede sig om reformations-
tidens tildragelser."¹

"Efter 24-25 år på bispestolen i Viborg døde Peder Thøgersen og blev begravet under en brun sandsten, der... endnu findes i ituslået tilstand indmuret i domkirken. Stenens latinske tekst lyder (Christen Eriksens Viborg - ms., Ad-ditamenta, folio nr. 80, 73 og 170-74):

Cinerib, M. Petr. Theogari, Episcopetu Wiburgens, ann. XXV. perfuncti. Anno MDXCIV ætat. LXIII obdormientis posuer. hær. - På dansk noget i retningen af: Støvet af mag. P. T., biskop i Viborg 25 år. Døde 1594 i hans alders 63. år. Dødsåret 1594 er fejl for 1595 og stammer fra en fejlhugning, da P. T.s dattersøn, Viborg-bispen Peder Villadsen 1694 lod den oprindelig forhøjede, men da nedslidte tekst udhugge på ny. - Nederst på stenen ses Peder Thøgersens våbenskjold med en slange på et kors; dette våben be-seglede han flere gange med, og våbnet gik i arv til flere af hans sønner og deres efterkommere."²

3499. Margrethe Jensdatter

F. o. 1535 i Viborg.

Datter af Jens Hansen og Maren Knudsdatter.¹

G. 1.g. ca. 1558 m. Peder Thøgersen.

G. 2.g. 6.8.1598 m. Gunde Christensen Grøn.

D. 23.12.1603 i Viborg.

Hendes 2. mand, f. ca. 1537 på Korsøgaard, d. ca. 1617 i Vi-borg, der var af adelig herkomst, virkede som landstingshører og borgmester i Viborg; han havde tidligere været gift med Mette Nielsdatter (d. 1598).²

Børn (i 1. ægteskab):

Thøger Pedersen, ca. 1558-1626, stud. i udlandet, mag. i Helmstedt 1593, præst ved Viborg hosp. og sognepræst for Vorde, Fiskbæk og Romlund menigheder til ca. 1599, da han blev sognepræst ved Budolfi Kirke i Aalborg.

Else Pedersdatter, se ane 1749.

Jens Pedersen, 1560/65 - 1609, stud. i udlandet, mag. i Wittenberg 1586, fra 1592 sognepræst ved Viborg Domkirke og provst i Nørlyng herred.

Anne Pedersdatter, g. m. magister Peder Jensen Høg, d. 1603, rektor ved Viborg katedralskole fra 1581, senere teol. læsemester ved domk.

Maren Pedersdatter, ca. 1570-88, g. 1587 m. mag. Christen Nielsen Foss, ca. 1553-1625, teol. lektor ved Viborg Domkirke 1588-1601, senere kannik i Aarhus.

Karen Pedersdatter, ca. 1570-1610, g. 1592 m. dr. med. Peder Iversen, ca. 1555-1629, læge i Viborg og kannik ved domkapitlet.

Peder Pedersen, 1580-1645, stud. i udlandet fra 1601, mag. 1608, sognepræst ved Sortebrødre kirke i Viborg fra 1612.

Margrethe Pedersdatter, f. senest 1585, g. ca. 1605 m. mag. Villads Nielsen Brøns, ca. 1560-1637, rektor ved Viborg Katedralskole fra 1602, senere teol. læsemester ved domkirken.

3502. Jens Bjørnsen

F. før 1560.

Søn af Bjørn Kaas (født uden for ægteskab, moderen ukendt).

G. senest 1586/87 m. Berthe Mouridsdatter, f. før 1565.

D. ca. 1620 på Strandbylund, begr. i Elling Kirke.

Gårdmand, foged

Ejer af Søndergaard i Aasted og fæster af Strandbylund i Elling sogn ved Frederikshavn, et nabosogn til Aasted sogn. Strandbylund var en større fæstegård under godset Ellinggaard. Jens Bjørnsen nævnes 1612 og 1618 som foged for Ellinggaards ejer Ove Urup til Ovesholm i Skåne. Oplysningen om hans herkomst stammer fra den kendte vendelbo - genealog Peder Dyrskjød, 1630-1707, der havde et personligt forhold til familien, idet han 1667 repræsenterede Jens Bjørnsens datterdatter Gertrud Nielsdatter (Ferslev, ane 875) i en sag på herredstinget angående Jens Bjørnsens gamle gård Søndergaard i Aasted. - Han var som sagt også repræsentant for Ellinggaards ejere, idet hans halvsøster Kirsten Bjørnsdatter Kaas var gift med Ove Urup i Skåne, ligesom den anden halvsøster Helvig Bjørnsdatter Kaas på St. Restrup senest 1618 oplod tienden af Ø. Hornum sogn i Himmerland for hans datter Anne i Aalborg (ane 1751). - Det er blevet foreslået, at enten hans hustru eller hans moder var beslægtet med Svend Rød i Toftegaard i Jetsmark sogn, nævnt 1542, hvis enke Anne levede 1560, og hvis sønner 1568 ejede Søndergaard i Aasted, som Jens Bjørnsen jo senere ejede. - 1.5.1606 blev Jens Bjørnsen på Strandbylund optaget i det ansete købmandsgilde Guds Legem Lav i Aalborg, hvilket måske har forbindelse med, at datteren ved det tidspunkt blev gift med byens borgmester.

Eneste kendte barn er

Anne Jensdatter, se ane 1751,

som arvede Søndergaard i Aasted sogn efter faderen¹.

XIII. Tip⁹ - oldeforældre

6996. Thøger Jensen

F. o. 1495.

G. ca. 1531 m. Anne Pedersdatter.

D. 6.6.1538 i Viborg.

Sognepræst, teol. lektor

"Jensen, Thøger, d. 1538, præst. D. 6.6.1538 i Viborg, begr. i Sortebrødre kirke sst. G. før 1532 m. (vistnok tidl. nonne) Anne Pedersdatter (g. 2.g. m. spr. v. Sortebrødre kirke i Viborg, provst Morten Mortensen Hvas, d. 1577). - J. var munk i johanniterordenens (korsbrødrenes) kloster i Viborg da Hans Tausen, vel engang i løbet af sommeren 1525, blev overflyttet dertil fra Antvorskov kloster. Han blev tidligt vundet for Tausens reformatoriske anskuelse og var ham formentlig en trofast støtte så længe denne opholdt sig i Viborg, ja, ifølge Arild Huitfeldts beretning skal han 1529 have fulgt med ham i Kbh. Dette kan måske så forklare, som det synes, at han tilsvarende senere stod en anden af de viborgske reformatorer, mag. Jørgen Jensen Sadolin, bi da denne 1530(31)-32 efter en tid i Kbh. forlagde sin virksomhed til Odense. Her blev også J. udsat for forfølgelse, og efter sandsynligvis kort tid vendte han tilbage til Viborg hvor han menes at have fortsat den evangeliske prædikantskole som Sadolin havde begyndt. J.s virksomhed fortaber sig i reformationsarbejdets anden række, men han nævnes som den første evangeliske læsemester (lector) ved domkirken og tillige som sognepræst ved den tidligere

sortebrødrekirke i Viborg. At han skulle have tilhørt den adelige slægt Løvenbalk således som det bl. a. findes hos P. H. Resen der anfører J.s søns dattersøn biskoppen Peder Villadsen, som kilde er en familietradition som hviler på et for spinkelt grundlag til at kunne godtages."¹

6997. Anne Pedersdatter

F. o. 1505.

G. 1.g. ca. 1531 m. Thøger Jensen.

G. 2.g. ca. 1541 m. Morten Mortensen Hvas.

D. eft. 1579, da hun stadig var i live.

Efter Thøger Jensens død blev hun gift med hans efterfølger som sognepræst ved Sortebrødre kirke i Viborg, provst Morten Mortensen Hvas, der tillige var kannik ved domkirken sst. Han døde 1. el. 8. marts 1577 i Viborg. Anne Pedersdatter fik i sine 2 ægteskaber 5 børn og blev dermed stammoder til en lang række præstefamilier, der ganske dominerede det gejstlige liv i Viborg og flere andre steder til langt ind i 1700-tallet¹. Kun den ældste af disse børn var af 1. ægteskab:

Peder Thøgersen, se ane 3498.

6998. Jens Hansen

G. før 1535 m. Maren Knudsdatter.

D. 2.9.1558, begr. i Viborg domkirke.

Kannik, førstepæst, provst

Jens Hansen, der vel var født før 1490, var af ukendt herkomst, men ifølge en klage fra biskop Jørgen Friis født af bønderfolk. Som kannik ved domkapitlet i Viborg nævnes han første gang 1525 i et dokument på latin som Ioannes Ioannis. Allerede før 1530 deltog han aktivt i den lutherske bevægelse, der siden ca. 1526 fandt sted i Viborg under ledelse af Hans Tausen. Han havde da taget magistergraden. Efter reformationen 1536 fortsatte han som kannik ved domkirken og nævnes 1538 i et dansksproget dokument som "mester Jens Hansen". I 1537 havde han efterfulgt Jacob Skønning, der var blevet biskop i Viborg, som førstepræst ved domkirken, og i dette embede blev han ved sin død 1558 afløst af svigersønnen Peder Thøgersen (ane 3498). Han virkede desuden med flid som provst i Nørlyng herred.¹

6999. Maren Knudsdatter

G. 1.g. før 1535 m. Jens Hansen.

G. 2.g. m. Niels Andersen.

D. eft. 1573.

1535 udstedte Christian den Tredie et beskærmelsesbrev for Jens Hansen, hustru og børn, så de synes altså ved det tidspunkt at være gift og have stiftet familie. - Maren Knudsdatters 2. mand døde 1575 og nævnes fra 1545 som borgmester i Viborg. - Om hendes forældre vides meget lidt, men to af hendes søskende er kendt, nemlig: Bent (Bend el. Bendid) Knudsen, d. 1572 som borger i Ribe, hvor hans enke Karen blev g. 2.g. m. Christen Pedersen Lund (n. 1574 og 85), samt Knud Knudsen Brynild (el. Brynnild), d. 1589, der fra før 1562 var sognepræst for Rødding og Krejbjerg menigheder i Salling samt provst i Rødding herred.¹

Børn (i 1. ægteskab):

Anne Jensdatter, d. 1592. G. 1.g. m. mag. Kjeld Juel, d.

2.3.1571, lektor ved domkapitlet i Viborg fra 1544, biskop over Viborg stift 1549. G. 2.g. ca. 1573 m.

Morten Mortensen Hvas, ca 1542-1614, hospitalsforstander og borgmester i Viborg fra 1589.

Margrethe Jensdatter, se ane 3499.

Maren Jensdatter, f. senest 1540. G. senest 1560 m. Eskild

Brok (el. Broch), n. 1560-63 som byfoged og rådmand i Viborg.

7004. Bjørn Kaas

F. ca. 1520.

Søn af Niels Kaas og Anne Bjørnsdatter Bjørn.

G. 4.11.1554 på Stårupgård m. Christence Nielsdatter Rotfeld.

D. 26.3.1581 på Bygholm v. Horsens, begr. i Højslev kirke.

Rigsråd, kgl. lensmand

Som søn af Niels Kaas til Stårupgård og Tårupgård (d. 1534) var han af jysk uradel, tilhørende den ældste slægt Kaas (De Sparre - Kaas'er), der i våbenet førte en rød sparre i sølvfelt, og hvis stamfader var ridderen Niels Lændi, - 1292-1307 -. Bjørn Kaas' mor, Anne Bjørnsdatter Bjørn (d. 1539), var datter af lensmand Bjørn Andersen Bjørn til Stenalt (- 1490 - 1507 -) og Anne Hendriksdatter Friis til Odden (d. 1542). Hans yngste bror var kansleren Niels Kaas (1534-94), som var den ledende person i regeringsrådet under Christian IVs mindreårighed. Bjørn Kaas' hustru, Christence Nielsdatter Rotfeld (begr. 19.3.1601 i Bjäresjö k. i Skåne) var datter af Niels Jensen Rotfeld til Bratskov (d.

tidligst 1551) og Anne Nielsdatter Høg (Banner) til Eskær (d. tidligst 1553). - Ligstenen i kapellet i Højslev kirke i Fjends herred viser portrætrelieffer af både ham og hans hustru, samt 8 anevåbner for hver af ægtefællerne. - Bjørn Kaas havde 7 børn foruden den tidligere nævnte søn født uden for ægteskabet: ·

Jens Bjørnsen, se ane 3502.

Bjørn Kaas opholdt sig 1540 udenlands og deltog som hofsinde i kong Christian III's datter Annas brudetog til Sachsen 1548. Derefter var han i fremmed krigstjeneste og førte sammen med broderen Jens en privat fejde mod staden Lüneburg. Han var lensmand i Vordingborg 1561-63 og kom under syvårskrigen til at spille en vigtig rolle, først som lensmand på Helsingborg 1563-65, senere som lensmand på Malmøhus 1565-80. I 1567 blev han udset til rigsråd, og sammen med Frands Brockenhuus tvang han med en styrke af landsknægte svenskerne til at opgive belejringen af Akershus. Under forhandlingerne med Lübek om tilbagegivelsen af Bornholm i 1576 indtog han en fremtrædende plads. Han afsluttede sit aktive liv som lensmand på Bygholm 1580-81, og var da en særdeles velhavende mand. Foruden fædrengården Stårupgård i Fjends herred, hvis bevarede hovedbygning han rejste, ejede han Vangkær, Kærgård og Ellinggård i Vendsyssel, Vorgård i Hellum herred, Tybjerggård på Sjælland og Biersjöholm i Skåne. Desuden ejede han en del bøndergods og en gård i Kbh. Ægteskabet viste sig at være særdeles fordelagtigt og bidrog i høj grad til hans velstand. Teologen Niels Hemmingsen tilegnede ham sit skrift *Livsens Vej* (1570)¹⁻³.

Efterskrift

Bjørn Kaas' forslægt kan føres meget langt tilbage. Så langt, at det ligger helt uden for hensigten med denne bog. Men den interesserede vil forholdsvis let kunne opstille en anetavle for Bjørn Kaas ved hjælp af Danmarks Adels Aarbog, der er udgivet siden 1884.

Det naturlige udgangspunkt ville være de omtalte otte anevåben, der smykker den store gravsten i Højslev kirke. Øverst Kaas'ernes sparre og Bjørn'ernes bjørnelap. Derefter farmoderens, Saltensee'ernes mur og mormoderens, Friis'ernes skaktavlede skråbjælke. Nederst de fire oldemødres våben, for Skram en halv enhjørning, for Mus et møllehjul, for Juel en stjerne over bølger, og endelig for Lunge tre liljer.

Bjørn Kaas' tipoldefar, Jens Kaas, giftede sig med Marine Jensdatter (Løvenbalk), datter af ridder og rigsråd Jens Nielsen (Løvenbalk), hvis slægt føres tilbage til kong Christoffer II (1276-1322). Hans tipoldefar på mødrende side, Joachim Bjørnsen (Bjørn), giftede sig med Margrethe Andersdatter (Hvide), datter af ridder og rigsråd Anders Offesen (Hvide), hvis slægt føres tilbage til marsk Stig Andersen, der døde 1293.

Christoffer IIs oldefar var Valdemar Sejr (1170-1241), der i niende led nedstammede fra Gorm den Gamle (død o. 940). Fra Christoffer II kan slægten også føres tilbage til Karl den Store (742-814) og fra ham endelig til Pippin den Ældre, som døde 640.

Litt:

Danmarks Adels Aarbog, 1899. - S. Otto Brenner: Die Nachkommen Gorms des Alten, 1978. - P. Filtenborg: Slægtsbog for Sogndegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida Nielsdatter samt deres Forslægt og Efterslægt, 1938. - Mogens Bugge: Vore Forfædre, 1939. - AB.

Forkortelser

AB	--	Anton Blaabjerg m. fl.: Slægten fra Toving. Slægtsarkivet, Viborg 1988.
CL	=	Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere. I. Digtere og forfattere. Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby 1989.
DBB	=	Danmarkshistoriens blå bog. Udg. af Kraks Legat 1972.
DBL	=	Dansk biografisk leksikon. Udg. af Gyldendal.
DK	=	Danmarks kirker. Udg. af Nationalmuseet.
FG	=	Frederik Graae: Historien om Jes Jessen og Brandt'erne paa Langeland. Th. Linds Efterf., Kbh. 1928.
FT	=	Folketælling.
KG	=	Knud Gether: Middelalder - familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. I - II. Dansk Historisk Håndbogsforlag, Lyngby 1986 - 87.
LDF	=	Leksikon over danske Familier. Udg. af S. Otto Brenner.
LFO	=	Landsarkivet for Fyn, Odense.
LNV	=	Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
LSA	=	Landsarkivet for Sønderjylland, Aabenraa.
LSK	=	Landsarkivet for Sjælland, Lolland - Falster og Bornholm, Kbh.
PBG		P. B. Grandjean: Den Graae'ske Slægtebog, Kbh. 1914.
PHH	=	Personalthistorisk Tidsskrift.
R	=	Ridder af Dannebrog.
RA	=	Rigsarkivet.
RTK	=	Rentekammeret.
SVW	=	S. V. Wiberg: Almindelig dansk Præstehistorie, I - III, 1870.

Noter og henvisninger (efter anenummer)

1. 1.Aage Heiken: Den Kellerske slægtbog, 1991.
2. 1.PBG, s. 58. - 2.FG, s. 51.
3. 1. S. Elvius & H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske Slægter, 1891, I, s. 1-8. - 2. LDF, 1927-29, 1. rk., 1. bd., s. 101-03. - 3. PBG, s. 58, 60-63. - Se nyere del af den Graae'ske stamtavle i DBL 3, 5. bd., 1980, s. 361.
4. 1. Jfr. SVW, I, s. 246. - 2. PBG, s. 54, cit. af G. F. A. Graae.
5. 1. FG, s. 43-45. - 2. PBG, s. 57-63. - Se iøvrigt: Ths. Graae: Grundtvig paa Langeland (1805-08), 1880; Fr. Graae: Gamle Minder. Medd. af Th. Graae i PHT 1898, 4. rk., 1. bd., s. 95-123; Thyra Jensen: Constance Leth. Grundtvigs Ungdomskærlighed, 1922.
6. 1. S. Elvius & H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske Slægter, 1891, I, s. 1-8. - 2. L. B. Fabricius: Omkring slægten Andersen fra Lindholm. PHT 1991: 2, s. 157-76. - 3. LDF 1927-29, 1. rk., 1. bd., s. 101-03. - 4. DBL 2, 1933, I. bd., (Albert Fabritius). - Vedr. Rosengaard se Danske slotte og herregårde, ny saml. (1944).
7. 1. Se efterladt dokument hos L. B. Fabricius: Omkring slægten Andersen fra Lindholm. PHT 1991: 2, s. 157-76. - 2. Jfr. Joh. Keller: Den Kellerske Aandssvageanstalt 1865-1915, 1915, s. 25.
8. 1. Cit. fra PBG, s. 33-38.
9. 1. PBG, s. 38-44, 54-57, 72, 77-78.
10. 1. SVW, III, s. 380-81. - 2. FG, s. 33-38.
11. 1. Cit. fra FG, s. 27-41. Arnæs er ikke som anført beliggende i Holsten, men i Slesvig. - 2. Ibid.
12. 1. L. B. Fabricius: Omkring slægten Andersen fra Lindholm. PHT 1991: 2, s. 157. - 2. A. W. Lundberg: Ur skånska Båtsläktens häfder. Lund 1905, s. 153 - Se iøvrigt S. Elvius & H. R. Hiort - Lorenzen: Danske patriciske Slægter, I, 1891, s. 1-8.
13. 1. L. B. Fabricius: Omkring slægten Andersen fra Lindholm, PHT 1991: 2, s. 164. - 2.LDF, 1. rk., 1927-29, s. 143. - Se iøvrigt: Firmaet Baadh & Winter gennem to Hundrede Aar. Historisk Fremstilling af Otto Andrup. Kbh. 1917.
14. 1. RA, RTK 1660-1848, Embedsansøgninger 13.26. - 2. Kbh.s Vejviser. - 3.Landslover- samt Hof- og Stadsretten. Skøde - Panteprot. 4.I 1808 - 16.I.1809. - 4. Hof- og Stadsretten 24.6.1811 - 20.I.1812. - 5. Dat. 11.12.1811 og læst i Den kgl. Landsloverret samt Hof- og Stadsretten i Kbh. 23.12.1811. - Se tillige L. F. la Cour: Godset Sorø Akademis Funktionærer gennem to Hundredaar 1747 - 1947. Et udkast dubl. i Sorø

- 1947 (Fr. berg bibl.). - Sorø, Klosteret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne.Tiden 1737-1912. Frimods Forlag, Kbh. 1931.
15. 1. L. B. Fabricius: Omkring slægten Andersen fra Lindholm. PHT 1991: 2, s. 162. - 2. Fmtl. en ældre bror, se under ane 31. - 3. Se ane 60. - 4. Fmtl. 14-årig. - 5. Åbenbart Peter Hinrich Schütt, se under ane 61. - 6. Frederiksborg Birk, Skifteprot., s. 189. - 7. Ibid., s. 194 b, 29.2.1836.
 16. 1. PBG, s. 31 - 33.
 17. 1. FG, s. 30. - 2. PBG, s. 33 - 38, 78 - 79.
 18. 1. Tilført Viby kirkebog. - 2. P. B. Grandjean: Kgl. danske Forstembedsmænd 1660 - 1790. Tidsskr. for Skovvæsen XIX, rk. B, Kbh. 1907, s. 11. - 3. Albert Fabritius og Harald Hatt: Håndbog i slægtsforskning. Schultz Forlag, Kbh. 1982 (3. udg., s. 175).
 19. 1. Opl. fra H. Bernhoft (Slægtshistorisk Arkiv, Lyngby).
 20. 1. - 4. Cit. fra FG, s. 31 - 32.
 22. 1. SVW, II, s. 675. - 2. FG, s. 26. - 3. FG, s. 26 - 27.
 23. 1. SVW, II, s. 675. - 2. Fuglse herreds provstis skifteprot. 1751 - 89, s. 23 b - 30 a. - 3. Ibid. 1736 - 39, 1. halvbd., s. 175 b ff. (20.6.1744). - 4. Medd. 12.7.1984 fra Finn Andersen. - 5. Gregers Hansen: Købmændene i Lolland - Falster ved midten af 1700-årene. PHT. 101. årg., 1981, s. 40.
 24. 1. L. B. Fabricius: Omkring slægten Andersen fra Lindholm. PHT 1991: 2. 157 - 58. - 2. Cit. fra DBL 2, 1933 (Albert Fabritius) m. flg. henv.: Danmarks Adels Aarbog, I, 1884, s. 44 ff.; VI, 1889, s. 9 ff.; S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske Slægter, I, 1891, s. 1 - 8. - 3. I. 1946, s. 282. - 4. Se våbenbeskrivelse under ane 49.
 25. 1. LDF, I. rk., I. bd., 1927 - 29, s. 101 - 03. - 2. Medd. fra Kirchenkreis Süd-Tonderen i Lech (Læk) i Sydslesvig.
 26. 1. Cit. fra A. W. Lundberg: Ur skånska Båt - släktens hävder. Lund 1905 (Sjörup - stammen, danska släktgrenen) s. 151. - 2. H. V. Ramsing: En københavnsk Ejendoms Historie gennem 550 Aar. Matr. Nr. 40. 27, 28 i Strand Kvarter. I historiske Meddelelser om København ved Axel Linvald. 2. rk., 4. bd., Kbh, 1929 - 30, s. 411 ff. - Se også O Andrup: Firmaet Baadh og Winther gennem 200 Aar, 1717 - 1917, Kbh. 1917.
 28. 1. Opl. af Birgit Nielsen, Kbh. - 2. DK, Holbæk amt, I. bd., 1979, s. 449.
 29. 1. Vester Egede kbg. - 2. Bråby kbg. - 3. Opl. af Birgit Nielsen, Kbh. - 4. Skifteprot. 1790 - 1820, s. 111, s. 124 og 131; 8.I.1796.
 30. 1. Medd. fra Heike Brachwitz 5.10.1993: Heiratsurkunde aus dem Jahr 1744 den 28. Juli - Herr Christoph Schütt, fünfter Amtskollege bei dem hiesigen Lyceum, mit Catharina Elisabeth Kählern. Sind Beide aus Lübeck. - 2. Medd. fra samme 27.1.1994: Was nun die Bezeichnung

- Amtsverwalter angeht, so ist eigentlich diese schon mit der Heiratsurkunde und Taufurkunde bewiesen. Dort steht nämlich drin, dass Christoph Schütt "fünfter Amtskollege" sei. Es ist eine alte Amtsbezeichnung von damals: Amts = Vertreter des Amtsvorstehers. College = Lehrer an einer Lateinschule, somit var er nach jüngeren Bezeichnungen ein Amtsverwalter.
31. I. Medd. fra Carl - Günther Lohf 22.4.1994: Lediglich im Taufbuch der St. Aegidien - Kirche findet sich am 22.10.1707 die Eintragung einer Nottaufe. Das Kind heisst Catharina Elisabeth Kaller, die Eltern sind der Barbier im St. Annenklöster Peter Kaller und Magdalene Kaller. Der Name Kaller ist eine andere Schreibweise von Kähler. Es könnte sein, dass Ihre Catharina Elisabeth Kähler aus der Umgebung von Lübeck stammt. Den Namen Kähler oder Köhler gibt es hier häufiger. Vielleicht sind die Eltern nach der Geburt der Tochter nach Lübeck gezogen.
 32. I. PBG, s. 20 - 27.
 33. I. Iflg. skifte afholdt 31. s. m. - 2. PBG, s. 25 - 26 og 31 - 33.
 34. I. Medd. fra W. Limkilde 17.11.1983.
 36. I. P. B. Grandjean: Kgl. danske Forstembedsmænd 1660 - 1790. Tidsskr. for Skovvæsen XIX, Rk. B, Kbh. 1907, s. 11. - 2. PHT, 1974, s. 152.
 37. I. Opl. fra H. Bernhoft (Slægtshistorisk Arkiv, Lyngby).
 40. I. SVW, II, s. 313. - 2. FG, s. 29 - 30. Vedrørende navnet Brandt, se nærmere under ane 80. - 3. Ibid., s. 29.
 42. I. SVW, II, s. 313. - 2. Slægtstavlesamlingen, Kbh. 1931, s. 176: Lorenzo Urzin. Feltprovst, f. 1541 i Paris, d. 1599 i Sæby. Nedstammer i lige Linie fra den italienske Adelslægt Orsini, der kan spores tilbage til Aar 400. En gren af Slægten udvandrede 1471 til Frankrig. Lorenzo blev gift med Maria Pedersdatter. - Jfr. Bang: Gamle Slægter 1703; Alfred Hellemann: Genealogiske og personalhistoriske Meddelelser, Kbh. 1893 og 1925. Desuden: Sansovino: Storia di casa Orsina, Venezia 1565 og Rosasco: Orsino - Ursin, Mailand (=Milano) 1664.
 43. I. FG, s. 30. Jfr. SVW, II, s. 313. - 2. Margrethe Torkildsdatter (ane 85) bar barnet. Som fadder ses Alexander Jessen, "min kiærestes broder" (se under ane 87) samt Margretha Jessen, g.m. tolder Nicolai Beck(er) på Bierrebygaard, Tullebølle sogn, søn af dommer Thomas Beck (d. 1680) og Anna Katharina von Ahlefeldt. Som fadder optræder desuden Elisabeth Margretha "min mosters datter" (mosteren er Elisabeth Torkildsdatter, g. m. Christian Bartram i Rudkøbing). - 3. Erica Kristina Kaas på Vestergaard, Humble sogn, bar barnet. Blandt fadderne nævnes "min fader", d.v.s. Niels Giødesen (ane 84). - 4. Nævnt som faddere er herredfoged Nels Hansen til Schouboe og "min moster" Elisabeth

Torkildsdatter. - 5. Birgitha Agnes "døbt af min far". "min svoger Nicolai Beckis fæstemø af Bierrebygaard, holdt hende". Dette må indebære, at Nicolai Becks 1. kone, Margretha Jessen, nu er død. Da pigen dør af børnekopper i Rudkøbing, har hun evt. været i pleje hos Chr. Bartram og hustru p.g.a. smittefaren for de øvrige børn. - 6. Blandt fadderne ses Johan Jessen i Vindebye og Gumme Hansen Brandt (ane 20). - 7. Fadder er "min svigerfader mons. Johan Jessen" (ane 86). - 8. Blandt fadderne nævnes velb. commandør Glensberg til Vestergaard, Humble sogn, og Ingeborg Maria Brandt, "min Stiftdatter", d.v.s. Hans Gommesen Brandts datter m. Birgitte Glamann. - 9. Båret til kirke af Birgitha Sophia Nels Hansens til Schouboe.

44. 1. Imm. Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Nykøbing F., 1851, s. 209. - 2. FG, s. 25 - 26.
45. 1. FG, s. 25 - 26. - 2. Imm. Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, Nykøbing F., 1851, s. 209 - 10. Jfr. SVW, II, s. 6.
46. 1. Rødby byfoged. Bytingsprot. 1700 - 09. Aukt. i Rødby 3. og sidst 10.12.1708, s. 12. 25.6.1709. - 2. Ibid., s. 349 - 50. - 3. Jens Nagel i Folketidende 30.6.1979. - 4. Danmarks Søfart, Handel og Industri ved A. Müllertz, Kbh. 1918, s. 221 - 22. - 5. C. C. Haugner: Rødby Købstad og Fuglse Herreds søndre Del. Nakskov 1928, s. 62 ff. - 6. Lolland - Falsters stift, Landemodeprot. 1714 - 81. Landemode 13.6.1736 holdt i Maribo, s. 55, nr. 18. - 7. Ovennævnte bog af C. C. Haugner, s. 48. - 8. DK, Maribo amt, 1948, I. halvbind, s. 168. - 9. Ibid., s. 160. - 10. Rudolph Bertouch: Menigmands minde. Maribo 1971, s. 319. - 11. Æske nr. 75 (Willer). - 12. DK, Maribo amt, I. halvbind, s. 160.
47. 1. Rødby kirkes regnskaber og skiftet 4.3.1701 efter hendes mor samt skiftet 22.2.1714 efter hendes far.
48. 1. S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske Slægter, I, 1891, s. 1 - 8. - 2. L. B. Fabricius: Omkring slægten Andersen fra Lindholm. PHT 1991: 2, s. 157 - 58. - 3. LDF, I. rk., I. bd., 1927 - 28, s. 101 - 03. - 4. Cit. fra samme.
49. 1. Danmarks Adels Aarvog, I, 1884, s. 24 ff.: "von Andersen (uddød ca. 1700). Anders Sønnicksen til Klægsbøl fik 9. October 1450 adelig Frihed af Hertug Adolf og blev 29. Marts 1452 af Kong Christian I forundt Skjold og Hjelms." - 2. Danmarks Adels Aarvog, VI, 1889, s. 9 ff.: "von Andersen (med Rettelse). Vaaben se Aargang 1884, hvor ogsaa Stamtavle findes til Aar 1700, idet Familien den Gang ikke var kjendt ud over det Tidspunkt. Det har imidlertid vist sig, at den endnu blomstrer i Slesvig, hvor der lever Afkom af den Bendix v. A., der er opført i Aarbogen 1884, S. 25, L. 11 f. n. som Søn af Andreas v. A. til Boesbøll, der var gift med Dorothea Nissen fra Haistrupgaard. I Stamtavlen i

Aarbogen 1884 viser der sig nu at være indløbet en Fejl, idet den Andreas Bendix v. A. og hans to Søstre Dorteia og Cathrine, som der ere opførte S. 24, L. 20 - 27 f. o., ikke ere Børn af Benedikt v. A. til Klægsbøll, men derimod af den ovennævnte Bendix v. A. i Lindholm, som vides at være død 17. Sept. 1680." - 3. Sven Tito Achen: Danske adelsvåbner. En heraldisk nøgle. Politiken Forlag 1973, s. 45: "von Andersen. Lodret delt af hvidt og blå, deri springende ulv af modsat farve. På hjelmen et hvidt og blå vesselhorn. Adelsbrev 1452 for herredsfoged Anders Sønnicksen (der i 1450 havde fået frihedsbrev af Hertug Adolf); slægten lever vistnok stadig, i udlandet."

50. 1. Kirchenkreis Südtondern, Rentamt, Postfach 1140, 2262 Leck, 2.4.1993: "Der Vater der Herrlich Heinsen hiess Hanss. - Die Mutter wurde nicht erwähnt."
52. 1. A. W. Lundberg: Ur skånska Båt - släktens häfder, Lund 1905 (Sjörup - stammen, danska släktgrenen), s. 150. - 2. LDF, 1. rk., 1. bd., 1927 - 29, s. 143. - 3. O. Andrup: Firmaet Baadh & Winther gennem to Hundrede Aar 1717 - 1917, Kbh. 1917, s. 38.
53. 1. PHT, 8. rk., 2. bd., 1923, s. 160. - 2. O. Andrup: Firmaet Baadh & Winther gennem 200 Aar 1717 - 1917, Kbh. 1917, s. 38. - Se også H. U. Ramsing: En københavnsk Ejendoms Historie gennem 550 Aar. Matr. Nr. 40, 27, 28. I Historiske Meddelelser om København ved Axel Linvald, 2. rk., 4. bd., Kbh. 1929 - 30, s. 411 ff.
56. 1. Opl. af Birgit Nielsen, Kbh.
57. 1. Opl. af samme.
60. 1. Meddelelse fra Carl - Günther Lohf, Lübeck, 20.1.1992: Die Eltern von Peter Hinrich Schütt (se under ane 61) waren Hinrich Schütt und Susanna Jandt (Jant). Traubuch St. Petri 1714, Seite 132, Nr. 29. Abkündigung 18. Trin. Hinrich Schütz ein Schreib- u. Rechenmeister u. Susanna Janten abegek. Halten Hochzeit über 14 Tage in der grossen Schmidtstrasse in ihrem Hausse. Hinrich Schütt (Schütz) wurde am 12.10.1714 als Bürger angenommen (Bürgereid - Buch Nr. 69). Leiter ist dort kein Herkunftsort angegeben. Hinrich Schütt starb 1759. St. Petri Begräbnisbuch S. 37, Nr. 25, 18. Juny 1759 ist sel. Hinr. Schütt gew. Schreib Meister, von hier zu St. Catharinen mit 1 Stunde Läuten bestätigt.
61. 1. Meddelelse fra Carl - Günther Lohf 20.1.1992. - 2. Om sønnen Peter Hinrich Schütt, til hvem Debora Sophie Schütt (se ane 15) blev henvist, vides det, at han blev bogholder hos etatsråd Wever i Kbh. og senere revisor i Det asiatiske Compagni sst. I RA (Den alm. Enkekasse, Indskudssag No. 143) ligger der, foruden en helbredsattest, dåbsattester for både ham selv og hans hustru. Han var, som anført, døbt 14.9.1716 i

- Sct. Petri kirke i Lübeck, g. 3.3.1762 i Kbh. (Vor Frelsers kirke) m. Gertrud Cathrine von der Lippe, dbt. 7.3.1736 sst., datter af vinhandler Joachim von der Lippe og Marie Magdalene Abbestee (se C. F. v. d. Lippe: Personalhistoriske Efterretninger om Familien von der Lippe med nærmeste cognatiske Descendenter. Bergen 1883).
64. 1. Ref. fra PBG, s. 19 - 20.
65. 1. Ref. fra PBG, s. 20 - 25, 79 - 81, 85 - 87, 94.
70. 1. Medd. fra Axel Röhling (kilde: K. K. Henriksen, Odense).
72. 1. P. B. Grandjean: Kgl. danske Forstembedsmænd 1660 - 1790, Tidsskr. for Skovvæsen XIX, Rk. B, 1907, s. 11. - 2. og 3. Opl. fra H. Bernhoft (Slægtshistorisk Arkiv, Lyngby).
74. 1. J. C. W. & K. Hirsch: Danske og norske Officerer 1648 - 1814. Det kgl. Bibl.s håndskriftsafd. (1888-1907), kopi på RA. Uoverensstemmelsen mellem begravelsesdato og afskedsdato beror muligvis på, at sidstnævnte er en tilladelse til at trække sig tilbage.
80. 1. Medd. fra W. Limkilde 17.11.1983. - 2. Jon Monrad Møller: Om Brandt - familierne. PHT, 12. rk., bd. 2, s. 173 - 75. - Vedr. Gomme Jensens efterslægt se grafisk fremstilling i DBL 3, 1979, bd. 2, s. 467.
82. 1. J. Smith: Slesvigske amtsforvaltere. Personalhistoriske oplysninger om amtsskrivere, amtsforvaltere, landsskrivere, landsfogder og andre oppebørselbetjente i hertugdømmet Slesvig indtil 1864, Kbh. 1954, s. 91. - 2. Ibid.: Amtsskrivere og amtsforvaltere på Ærø. Fynske årbøger, bd. 5, s. 353. - 3. A. Fabritius og H. Hatt: Håndbog i slægtsforskning, Kbh. 1882 (3. udg., s. 205): "Som styrer af kronogodset og som kronens oppebørselsbetjent afløstes lensmanden ikke af amtmanden, men af en ny embedsmand, der i begyndelsen kaldtes amtsskriver (el. undertiden ridefoged), men som snart fik titel af amtsforvalter... løvrigt blev skatteoppebørselen hurtigt den vigtigste af amtsskriverens funktioner."
83. 1. Philipp Glamann får 22.7.1709 i Lindelse en søn dbt. Hans Glamann. En anden søn bliver 19.3.1712 i Lindelse dbt. Bendix Glamann.
84. 1. SVW, II, s. 657.
86. 1. Jonathan Smith: Slesvigske amtsforvaltere, Kbh. 1954. - 2. J. T. Trap: Danmark, bd. X3, s. 1210. - 3. FG, s. 27. - 4. J. Smith: Slesvigske amtsforvaltere, Kbh. 1954, samt af samme: Augustenborgske overinspektører, s. 73 - 74.
88. 1. O. H. Møller: Stamtavle 112 (LSA), s. 16. Se desuden biografi i DBL I, 1894, bd. 8, s. 476. - 2. T. O. Achelis: Matrikel der Schleswigschen Studenten 1517 - 1864, I, Kph. 1966. - 3. Medd. af 14.4.1984 m. rettelser og tilføjelser af 1.10.1986 fra Henning Jensen, der skriver: "Jeg købte for snart mange år siden i et københavnsk antikvariat (afdøde præstehistoriker, pastor Aage) Dahls håndeks. af den slesvigske

- studentermatrikel. Heri har han ud for såvel Jes som Georg Jessen - altså begge steder - noteret, at de skulle være brødre, men uden nærmere kildeangivelse. - 4. FG, s. 27. - 5. Imm. Barfod: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie. Nykøbing F., 1851, s. 10 - 11, - 6. FG, s. 23.
89. 1. Imm. Barfod: Stamtavle over den lollandske Familie Rostrup, 1883, s. 3: "En Cathrine Rostorph, Enke efter Raadmand, Leutenant Hans Schneebach i Nykøbing (d. 8.11.1652), døde her 1677 og blev 10.12 nedsat i Hr. Jesse Jessens Begravelse: Anna Hr. Jessæi betalte selv for Gravens Aabning 6 Sldl. og for Klokkerne 3 Sldl., saa hun har været af hendes nære Slægt, om ikke en Søster." Jfr. PHT, 7. rk., 5. bd., s. 253. - 2. FG, s. 24 ff.
90. 1. SVW, II, s. 489.
91. 1. Falst. Landst - prot. 1668, fol. 35. - 2. SVW, II, s. 489 og III, s. 699. - 3. Soraner biografier 1584 - 1737, 1978, s. 185.
94. 1. Opl. af Finn Andersen 12.7.1984.
95. 1. Opl. af Finn Andersen, Kbh., s. d.
104. 1. Cit. fra A. W. Lundberg: Ur skånska Båt - släktens häfder. Lund 1905 (Sjörup - stammen), s. 64 - 69. - Forklaringer til teksten: "Länsmannen" var oprindelig en kgl. embedsmand, der havde til opgave at varetage kongens ret på tinge, senere blev det en kgl. lenstager i almindelighed og fra 1600-tallet udviklede udtrykket sig til at betegne en underordnet forvaltningstjenestemand på landet. "Kronorusthåll" indførtes af Karl XI. Han bestemte, at visse gårde skulle udses til at oprette forsvarsberedskab ved at underholde ryttere og heste imod, at de til gengæld skulle nyde en del frihedsrettigheder, specielt fritagelse for visse skatter og afgifter.
105. 1. Cit. fra A. W. Lundberg: Ur skånska Båt - släktens häfder. Lund 1905, s. 69. - 2. Ibid., s. 26.
106. 1. Salmonsens Konversationsleksikon, 1920, Bd. 10, s. 410. - 2. Jfr. våben med lignende motiv under navnet Holman i J. Siebmacher: Bürgerliches Wappenbuch 1901, 1906 og 1912. - 3. Skiftebrev nr. 66, 28.11.1752. - 4. H. U. Ramsing: En københavnsk Ejendoms Historie gennem 550 Aar. Nr. 40, 27, 28 i Strand Kvarter. I Historiske Meddelelser om København ved Axel Linvald. 2. rk., 4. bd., Kbh. 1929 - 30, s. 411 ff.
107. 1. Se stamtavle hos O. Andrup: Firmaet Baadh & Winther gennem to Hundrede Aar 1717 - 1917, Kbh. 1917, s. 26. Der har dog indsneget sig flg. fejl: Det var således Bertel Henrik Bischoffs 2. kone, der 1678 ægtede Johan Ahlsteen, ikke hans første. Octavi Holman og Elisabeth Bischoffs vielse fandt sted som oven for anført. Hans Jochim Rohde og Sophie Marie Bischoffs vielse fandt sted 1699.

Våbenførende Slægter i Danmark, 1946, 1. bd., s. 205 - 06. - 9. 1., Böttiger: Vesterskjerninge - Ullbølle og Omegn, Svendborg Amts historiske Samfund, Nyborg 1924, s. 142. Jfr. s. 271. Noter ved læsningen, s. 143, l. 21: "Peder Nielsen blev Borger i Svendborg 1667 og døde dér 1693." - 10. PBG, s. 16 - 18.

140. 1. Medd. fra A. Röhling (kilde: K. K. Henriksen, Odense).

142. 1. Ibid.

160. 1. Æroskøbing byfoged, ting- og skifteprot. 1625 - 34 (LFO), medd. af K. K. Henriksen.

162. 1. Ibid. Nævnt i tingbg. som rådmand i Æroskøbing 30.4.1641 samt i rådstueprot. sst. 26.5.1663. - 2. DBL 3, 1979, 2. bd., s. 466 (N. G. Bartholdy/H. H. Worsøe) m. flg. henv: Olav Christensen: Tre nordborgske præster og deres slægt. So. jy. md. skr. 1945 s.56 - 66. Imm Barfod: Stamtavle over den svendborgske familie Graae, 1882 s. 28 - 33. Povl Drachmann: A/S Brandts klædefabrik, 1919. FG, s. 29 - 51. Alf Henriksen og Ove Marcussen: Baago & Riber, 1944. Jon Monrad Møller i PHT, 1947 s. 173 f.

166. 1. Otto Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. Kbh. 1932, s. 317. - 2. Thomas Otto Achelis: Matrikel der schleswigischen Studenten 1517 - 1864, 1. 1517 - 1740. Kph. 1966, s. 63.

168. 1. SVW, II, s. 262. - 2. F. E. Hundrup: Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden, 1875, s. 21. - 3. SVW, II, s. 262. - 4. Chr. Behrendt: Fra det gamle Middelfart. II. Kirken. Middelfart 1941. Jfr. liste over sognekapellaner, s. 180. - 5. Svend Larsen: Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Aarhundrede, 1965, I, s. 155. - 6. Viggo Juhl Hansen: Blade af Krogsbølle kirkes historie (u. å.).

169. 1. SVW, II, s. 262.

170. 1. SVW, II, s. 657.

172. 1. Ullerup kbg. 1665 - 95, fol. 15 b, uden aldersangivelse. - 2. Ullerup kbg. 1696 - 1786, fol. 10 a, u. a.

178. 1. Soraner - Biografier 1584 - 1737, 1978, s. 132 (Fredericus Johannis Rostrup Nycop). - 2. PHT, 7. rk., 5. bd., 1921, s. 253. - 3. FG, s. 7 ff. - 4. Falsters Nørreherred tingbog 1664 - 69, s. 195 b. - 5. Imm. Barfod: Stamtavle over den lollandske Familie Rostrup, Kbh. 1883, s. 4.

179. 1. S. Jørgensen: Familien v. Møinichens Slægtebog, PHT 1881 (I), s. 157. - 2. Falsters Nørreherred tingbog 1664 - 69, s. 146. - 3. Ibid., s. 184 b.

182. 1. Perlestikkerbogen ved Hans Knudsen og Albert Fabritius, 1954, s. 115. - 2. samt 4. og 5. Fr. Barfod: Borgerlige rigsdagsmænd fra 1660. PHT, 3. rk., 5. bd., 1896, s. 32 - 36 (genoptrykt 1925) - 1 publikationen

findes oplysning om, hvor nævnte dagbøger findes. Desuden findes der flere henvisninger, som ikke i det følgende medtages. - 3. Af Barfod citeret medd. fra V. Holm 26.9.1894.

183. 1. og 2. Cit. fra Fr. Barfod: Borgerlige rigsdagsmænd fra 1660. PHH, 3. rk., 5. bd., 1896, s. 32 - 36 (genoptrykt 1925). - Da ovenstående oplysning om Frederikke Amalie von Andersen evt. kunne være af interesse for denne anetavle (se ane 49), blev hendes forældres skæbne eftersøgt - med flg. resultat:

Maria Lund blev 11.8.1673 viet på slottet (fmntl. i Aabenraa) til løjtnant Detleff Andersen (1643 - 87), som var søn af rådmand i Aabenraa Peter Andersen (1589 - 1665). Iflg. Jonathan Smith (Slesvigske amtsforvaltere, 1954) får Detleff Andersen 8 rdl. i bryllupsgave 11.8.1673, og vaskepige Maria Lund får 90 rdl. til sit udstyr 20.8.1673. Hertuginde giver ligeledes 8 rdl. Løjtnant Detleff Andersen i Aabenraa får 6 rdl. i faddergave af hertuginde i nov. 1674, fmntl. i forbindelse med Frederikke Amalies dåb.

Foruden Frederikke Amalie får ægteparret endnu en datter, som bliver døbt Cathrine Elsebeth 3.9.1676 i Aabenraa. I h.t. J. C. W. & K. Hirsch erholdt Detlev Andersen 7.10.1676 orlov til Aabenraa i anledning af hans hustrus død.

Jonathan Smith skriver: "...Detlev Andersen døde i Assens i kgl. tjeneste som major. Hans hustru Maria Lundt var en datter af borgmester Jürgen Lundt i Nykøbing på Laaland (!), han havde to døtre..." Iflg. J. C. W. & K. Hirsch var Detlev Andersen major i Oldenborgske Inf. Reg. 1683 - forsendt til fynske Inf. Reg. 16.3.1683 el. måske først 8.1.1684. Han dør 1687.

"Detlev von Andersen (af den adelige slægt). Søn af Andreas til Bosbøl (men fører en hjort i våbenet i stedet for den von Andersenske hund (!)". Således indføres han af J. C. W. & K. Hirsch i Danske og norske Officerer 1648 - 1814. - Hvad hans far angår, er han allerede omtalt som rådmand Peter Andersen i Aabenraa, der var gift med Catharina Carstensdatter, datter af frigårdsejer Carsten Hansen i Vollerup, Bjolderup sogn (en søn af Hans Nissen, 1535 - 74, i Slogs herred, ejer af frigårdene Haistrupgård og Vrågård).

Det af Detlev Andersen førte våben førtes også af Nis Henrichsen (KG, Våbentegning, I, s. 203), om hvem Knud Gether skriver: "Den berømmelige, af Frederik I i 1523 adlede, herredsfoged i Slogs herred, Tønder amt, Nis Henrichsen til Haistrupgård og Vrågård (i henholdsvis Bylderup og Burkal sogne), som kongen i taknemlighed havde skænket ham som frigårde." Denne Nis Henrichsen (1478 - 1554) er i Knud Gethers tavle B. b. indsat som far til ovenfor omtalte Hans Nissen (1535

- 74), og over figuren fremstillende Nis Henrichsens våben står: "Familiens våben er den forreste halvpart af en, til højre, springende rød hjort, med en gylden slange i munden, i hvidt eller sølv felt; på hjelmen det samme mærke, hjelmdækkerne hvide og røde." Jfr. den af J. C. W. & K. Hirsch ud for Detlev von Andersens navn udførte våbentegning.

Hvorfra får Detlev Andersen den tanke urigtigt at anføre Andreas von Andersen til Bosbøl som sin far? - Muligvis fordi denne var gift med Dorothea Nisdatter, hvis far Nis Hansen (1558 - 1616) var søn af Hans Nissen (1535 - 74). Detlev Andersens mor var med andre ord kusine til Andreas von Andersens hustru.

Det bør tilføjes, at Detlev Andersen havde en helbroder ved navn Carsten Hagensen (1626 - 1701), fuldstændig opkaldt efter deres mors 1. ægtefælle. Denne bror var herredsfoged for S. Rangstrup herred, senere borgmester i Aabenraa 1664 - 81 (Joh. Hvidtfeldt & P. Kr. Iversen i Aabenraa Bys Historie, I, 1961) og kgl. amtsforvalter og husfoged i Løgumkloster 1684 - 87. En af hans døtre, Anna Cathrine Hagensen (1659 - 91) blev elskerinde til storkansler, grev Conrad Reventlow (1644 - 1708) med hvem hun fik to sønner og en datter, der ved patent af 7.9.1695 ophøjedes i adelstanden under navnet Reventfeld. Grev Reventlow købte 1684 Vandlinggård i Starup sogn ved Haderslev til elskerinden og børnene, og fra 1690 opholdt Carsten Hagensen sig dér. Efter datterens død 1691 påtog han sig opdragelsen af børnene, selv døde han ti år senere.

Den næst yngste af Carsten Hagensens døtre, Magdalene Kornbecks, f. 1661, døde 1736 kort efter påske i Starup præstegård hos hr. von Sallern og hendes søsterdatter Eleonora von Sallern, hun blev begravet i Starup kirke ved siden af hr. major Andersen og af hendes datter, som var blevet begravet dér for få år siden.

208. 1. Cit. fra A. W. Lundberg: *Ur Skånska Båt - släktens häfder*. Lund 1905, s. 27.
214. 1. H. Werner: *Foreløbige Meddelelser om Københavns Købmands- og Kræmmerkompagni 1652 - 81 (LSK)*. - 2. Se note 5. - 3. L. Bobé: *Die deutsche St. Petri Gemeinde*. Kph. 1925. - 4. Lengnichs *Genealogier over adelige og borgerlige Familier*. 2. bd., 1841, s. 269. - 5. H. U. Ramsing: *En københavnsk Ejendoms Historie gennem 550 Aar*. Matr. Nr. 40, 27, 28 i Strand Kvarter. I *Historiske Meddelelser om København ved Axel Linvald*. 2. rk., 4. bd., Kbh. 1929 - 30, s. 413 - 17. - 6. O. Andrup: *Firmaet Baadh & Winther gennem to Hundrede Aar 1717 - 1917*, Kbh. 1917.
215. 1. Jfr. forseglingsprot. af 20.12.1712, Kbh. - 2. Skifte 20.12.1712 sst. - 3. Skifte 22.11.1679 sst. - 4. PHT, 12. rk., 3. bd., 1949.

216. 1. CL, s. 233 - 2. C. Klitgaard: En Slægt Rosenberg i PHT, 9. rk., 4. bd., 1930, s. 208 - 15, m. berigtigelse i efterflg. nr., s. 131 - 32. Jfr. SVW, III, s. 55.
217. 1. C. Klitgaard: En Slægt Rosenberg (PHT 1930, 9. rk., 4. bd., s. 208 - 15, m. berigtigelse i flg. nr., s. 131 - 32). - 2. Vedr. mytteriet på fregatten "Haufmanden" og dets frygtelige konsekvenser se J. P. Skou: Braads saga. PHT 1997: 1, s. 75 - 99.
218. 1. CL, s. 233, 0 - 24. - 2. SVW, III, s. 635.
219. 1. CL, s. 233. - 2. SVW, III, s. 635.
- 256 1. RKT, Bb. 4^o, fol. 173. - 2. Afregningsbog 1665 - 73, fol. 71 & 74. - 3. Afregningsbog A. 223.
334. 1. O. H. Møller: Stamtavle over Slægten Jepsen, ca. 1760 (manuskript i Flensborg Byarkiv). Se kopi i RA (Danica Film 256, spole 3 - 6), i LSA (nr. 109) samt sst. A. Schmidt: Forskellige familier. I. I Tønder, Sønderborg og Flensborg. Kasse mrk. "Div. rettelser og forarbejder", s. 67. - 2. Se DK, Sønderborg amt, s. 2263. - 3. Ib Andersen: Slægten Jepsen fra Blans. "Munin" 1975 (årskr. for Ullerup sogns lokalhist. forening), s. 46. I denne forbindelse nævnes imidlertid også, at Cecilie Froms mor skulle være datter af præsten i Felsted, Jørgen Lorentzen Schrøder, hvilket ikke har kunnet bekræftes, se ane 671.
335. 1. Joh. Fr. Müller: Das Familienbuch der Familie Claussen 1555 - 1838. Hamburg 1945, s. V. 3. - 2. A. Schmidt: Forskellige familier. I. I Tønder, Sønderborg og Flensborg. Kasse mrk. "Div. rettelser og forarbejder", s. 667 - 68 (LSA). - 3. Ib Andersen: Slægten Jepsen fra Blans. "Munin" 1975 (årskr. for Ullerup sogns lokalhist. forening), s. 42 - 49.
336. 1. Medd. fra Fritz Schönwandt 12.1.1991.
338. 1. Fritz Schönwandt: Hans Bang i Bogense, † 1560. Med et afsnit om den ældre Bang - slægt i Vends herred. PHT, årg. 100, 1980, s. 43 (oversigtstavle over Bang - slægten).
339. 1. Medd. fra Fritz Schönwandt 12.1.1991. - 2. F. E. Hundrup: Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden, 1875. - 3. SVW, II, s. 224. - 4. CL, s. 55. - 5. DBL 3, 2. bd., 1979, s. 395 og 414 (Bjorn Kornerup) m. flg. henv.: N. H. B. i kirkehist. saml. 4. r. VI, 1899 - 1901 s. 756 f. - E. F. Hundrup: Stamtavle over Oluf Bangs efterkommere, 1875 s. 16. J. C. Bloch: Den fynske gejstligheds hist. I 1, 1787, s. 131 - 50. Johs. Cocejus: Opera anecdota II, 1706, s. 217. Hans Mikkelsen i Saml. til Fyns hist. og topogr. VII, 1778, s. 112, 142, 148, 155, 189. H. F. Rørdam i kirkehist. saml. 3. r. V, 1884 - 86, s. 130, 592 - 95. PHT, 8. r. VI, 1932, s. 59. - 6. DBL 3, 6. bd., 1980, s. 365 - 66. - 7. SVW, III, s. 560.

344. 1. Ullerup kirkebog 1665 - 95, fol. 4 a: Johan Jessen ein alter mann in Blans. - 2. A. Schmidt: Forskellige familier. I. I Tønder, Sønderborg og Flensborg. Kasse mrk. "Div. rettelsor og forarbejder", I.S.A. s. 67. (ref. Ratsgerichtprotokoll, Bd. 15, 1660 - 66. A. nr. 34).
356. 1. Holger Hjelholt: Falsters Historie. I. Tiden indtil Enevælden, 1934, s. 130. - 2. PHT, 7. rk., 5. bd., 1921, s. 253. - Se også Imm. Barfod: Stamtavle over den lollandske Familie Rostrup, Kbh. 1883, s. 3.
357. 1. Holger Hjelholt: Falsters Historie. I. Tiden indtil Enevælden, 1934, s. 130. - 2. E. Dam: De danske Apotekers Historie. I. 1925, s. 481. - 3. Soraner - Biografier 1584 - 1737, 1978, II: 308, 368. - Se også: Imm. Barfod: Stamtavle over den lollandske Familie Rostrup, Kbh. 1883, s. 3. - PHT, 7. rk., 5. bd., 1921, s. 253. - DBL 3. 4. bd., 1980, s. 397.
358. 1. Holger Hjelholt: Falsters Historie. I. Tiden indtil Enevælden, 1934, s. 130 - 31. - 2. KG, I, s. 547 - 48. - 3. CL, s. 156, 157, 233, 237, 271, O - 77. - 4. Th. O. Achelis: Matrikel der schleswigschen Studenten, I, 1966, s. 27. - 5. Kr. Carøe: Den danske Læggestand, I, 1909, s. 10. - 6. Th. O. Achelis: Haderslev Hjorte - Apotek gennem 350 Aar, 1933, s. 8 - 9. - 7. Ibid.: Haderslev i gamle Dage, I, 1926, s. 123 - 25. - 8. DK, Maribo amt, VIII, s. 233. - 9. Kanc. Brevbøger. Udg. ved E. Marquard af RA. s. 800. Jfr. RA: Danske Kancelli: Indlæg til registre 3.6.1632 B. 160. - 10. Ibid., s. 907. - 11. P. B. C. Westergaard: Danske Portrætter i Kobberstik, Litografi og Træsnit, 1933, s. 277. - 12. DK, Maribo amt, VIII, s. 233. - 13. H. G. Olrik: Oversigt over Forstandere og Lærere ved Den kgl. Skole i Sorø 1586 - 1737, Sorø 1927 - 30, s. 20 - 23. - 14. PHT 1881, s. 221 - 22.
364. 1. Ref. og cit. fra Fr. Barfod: Borgerlige rigsdagsmænd fra 1660. PHT, 3. rk., 5. bd., 1896. - 2. KG, I - II. - 3. Hansb. Reg. ved E. Andersen, II, s. 453. - Se desuden: T. O. Achelis: Haderslev i gamle dage. Udg. af Haderslev by 1926. 1. hefte, s. 169: Borgmester Nis Lunds segl. Fra Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig - Holsteinische Geschichte (1870 ff). (Et bomærke-segl med navnet Nis Lunte under den yderste cirkel). 2. hefte, s. 424: I. Borgmestre. 12. Lund, Nis, efter 1527 til 1561. - I Johannes Oldendorphs selvbiografi ved A. Andersen, Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 34, 1966, nævnes: Nis Lund, byfoged, borgmester, Haderslev. I latinsk tekst: Lunt. Han var borgmester ca. 1527 - 61. Jacob Petersen Oldendorph var borgmester i Haderslev 1527 - 46. Olaus d. Æ. blev borgmester i Haderslev i 1546 og var det til 1569. Han kaldes også Oluf (Olaf) Meckelburg. Hans 1. hustru bror, Henrik Mecklenborg, nævnes 1519 og var borgmester i Haderslev 1540. 29.12.1561 benævnes Olaus d. Æ. Olaus Jenssen.
365. 1. Perlestikkerbogen ved Hans Knudsen og Albert Fabritius, 1954.

366. 1. CL, s. 66. - 2. SVW, II, s. 420 (fornem, lærd, eksemplarisk).
367. 1. SVW, II, s. 420 - 21. - 2. CL, s. 66.
416. 1. A. W. Lundberg: Ur skånska Båt - släktens häfder, Lund 1905, s. 27.
428. 1. H. V. Ramsing: En københavnsk Ejendoms Historie genne 550 Aar. Matr. nr. 40, 27, 28 i Strand Kvarter. I historiske Meddelelser om København ved Axel Linvald. 2. rk., 4. bd., Kbh. 1929 - 30, s. 413. - 2. Salmonsens Konversationsleksikon, 1920, bd. 9, s. 132. - 3. Opt. af Th. Hauch - Fausbøll (Slægtshistorisk Arkiv, Lyngby).
430. 1. Louis Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde, Kph. 1925, s. 350. - Se også: PHT, 1911, s. 108: Uddrag af Kancelliets Reg. ang. Vielser, Daab og Begravelser 1660 - 70. 23.10.1660 Glarmester Hans Mars og Dorothea von (i kbg. van) Bechten - u. T. e. L. S. R. 275. - Dorothea van Bechten synes således ikke at være mor til Hans Mars' datter Christine, som selv blev gift 1666. - Ibid. 1914, s. 150: Begravelser: 22.6.1674 Glarmester Hans Mars' Hustru. S. R. 187. 26.8.1674 Hans Mars. S. R. 256. (Fmtl. fejlskr. månedsang.). Ibid. 1929 (9. rk., 1. bd.): Vedr. Slægten Walter af Willh. Marstrand: Dorothea von Bechten, f. ca. 1642, g. m. da ligeledes afdøde Hans Mars (også hendes søskende omtales).
432. 1. CL, s. 234. - 2. C. Klitgaard: Fra Himmerland og Kjær Herred, 1916, s. 349. - 3. C. Klitgaard: En Slægt Rosenberg (PHT, 9. rk., 3. bd., 1930, s. 208 - 15, m. berigtigelse i flg. nr., s. 131 - 32).
433. 1. Cit. fra DBL I, 1900, bd. 14, s. 172 - 73. (S. M. Gjellerup m. henv. til Rietz, J. E.: Skånska skolväsendets hist., 1848, s. 293 ff. og RAs bibliotek: Skåne III. 8 c). - 2. Ref. fra C. Klitgaard: En Slægt Rosenberg. PHT, 9. rk., 4. bd., 1930, s. 208 - 15, med berigtigelse i efterflg. nr., s. 131 - 32. - 3. Ibid.
434. 1. CL, s. 234.
435. 1. Ibid.
436. AB, s. 117 - 22. - 2. CL, s. 234, O - 24. - 3. SVW, III, s. 635.
437. 1. AB, s. 117 - 122.
438. 1. CL, s. 235.
439. 1. Ibid.
668. 1. O. H. Moller: Stamtavle over Slægten Jebsen, ca. 1760. Manuskript i Flensborg Byarkiv, kopi i RA (Danica Film 256, spole 3 - 6) og i LSA (nr. 109). - 2. Joh. Fr. Müller: Das Familienbuch der Familie Claussen 1555 - 1838. Hamburg 1945, s. V. 3. - 3. A. Schmidt: Forskellige familier. 1. I Tønder, Sønderborg og Flensborg. Kasse mrk. "Div. rettelser og forarbejder", s. 62 (LSA). - 4. Ib Andersen: "Munin" 1975. Årsskrift for Ullerup sogns lokalhistoriske forening, s. 44 -45.

669. I. A. Schmidt: Forskellige familier. I. I Tønder, Sønderborg og Flensborg. Kasse mrk. "Div. rettelser og forarbejder", s. 62 (LSA). - 2. DK, Sønderborg amt, s. 67.
670. I. Joh. Fr. Müller: Das Familienbuch der Familie Claussen 1555 - 1838. Hamburg 1945, s. V. 3. Maskinskr. eks. i RAs bibl. - 2. J. P. Trap: Danmark, 5. udg., Haderslev amt, bd. X, I, 1965 (Hovgård). - 3. CL, s. 23, 27, 154, 181, 182, 0 - 2, 0 - 15.
671. I. Joh. Fr. Müller: Das Familienbuch der Familie Claussen 1555 - 1838. Hamburg 1945, s. V. 3. Maskinskr. eks. i RAs bibl. - 2. Cit. fra DBL 3, 1980, 5. bd., s. 28 (Poul Heegaard) m. flg. henv: Danske mag. 5. r. II, 1889 - 92, s. 24. H. G. Olrik: Oversigt over forstandere og lærere ved den kgl. skole i Sorø 1586 - 1738, i særtryk af årsskr. fra Sorø akademiske skole, 1927 - 30, s. 100 f. PHT 10 r. II, 1935, s. 148; sst. 10. r. III, 1936, s. 226. Breve fra og til Ole Worm III, 1968. - R. Vinding: Regia academia Hauniensis, 1665, s. 359 - 61. Vilh. Norlind: Tycho Brahe, Lund 1970, Skånsk senmedeltid och renässans VIII, s. 138 f. - 3. Medd. fra Aage Bonde 28.2.1984.
676. I. Fritz Schönwandt: Hans Bang i Bogense, † 1560. Med et afsnit om den ældre Bang - slægt i Vends herred. PHT, årg. 100, 1980, s. 27 - 47. - 2. Moderskabet er ukendt, han betegnes som slegfredssøn. (Iflg. Salmonsens Konversationsleksikon, bd. 21, 1926, kaldes slegfred i det gl. lovsprog den kvinde, der samlevede med en mand uden at være gift med ham, når de iøvrigt kunne have ægtet hinanden. Eft. Jyske Lov I, 27, blev den s., som en mand åbenlyst havde haft i sit hus i 3 år, og som han havde givet hustrus ret, at betragte som "adelkone og ret husfrue"). - 3. Opl. af F. Schönwandt 12.1.1991. - 4. DBL 3, 1979, I. bd., s. 427 - 28 (Hans Ræder). - Se også SVW, II, s. 224 (flidtskaldet, tynd mand, bene docet; havde 3 sønner og 5 døtre).
678. I. Opl. af F. Schönwandt 18.1.1991. - Se SVW, III, s. 57.
714. I. DBL 3, 4. bd., 1980. - 2. KG, I, s. 425. - 3. Schleswig - Holsteinisches Biografisches Lexikon, Bd. 5, 1979, S. 91: "F.s Vorfahren gehören dem Flensburger Patriziat an. Eltern: Jacob F., gest. 1570, Kaufmann u. Beigeordneter d. Bürgermeisters in Flensburg; Anna thor Smeden, gest. 12.1.1561, Tochter d. Flensburger Bürgermeisters Thomas thor Smeden."
715. I. DBL 3, 1980, 4. bd., s. 397 (C. M. Taisbak), m. flg. henv.: Tychonis Brahe opera omnia XIV, 143 f. (J. Rørbye) i Østs archiv IX, 1828, s. 299 - 312. V. Ingerslev: Danm.s læger og lægeværden I, 1873, s. 261 - 68. H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. III, 1873 - 77, s. 550 - 62. P. L. Panum: Vort medicinske fakultets oprindelse og barndom, 1879, s. 49 - 52. Jul. Petersen: Bartholinerne og kredsen om dem, 1898, s. 3 f. H. G.

- Zeuthen: Forelæsn. over matematikens hist. II, 1903, s. 158. Bj. Kornerup: Biskop Hans Poulsen Resen I, 1928, s. 116. Breve i kgl. bibl.
716. I. Cit. fra Weilbachs Kunstnerleksikon, 1949, bd. 3, s. 490 (O. N.) m. flg. ref.: F. R. Friis: Saml. til da. Bygn.- og Kunsthist., 1872 - 78; Kanc. Brevb. 1556 - 60, 1887 - 88; 1596 - 1602, 1913 (Koldinghus); F. Beckett: Renaissancen og Kunstens Hist. i Danm., 1897; samme: Fr. borg, II, 1914; E. F. S. Lund, IX, 1903, 96, 277; Vilh. Lorenzen: Studier i dansk Herregaardsarkitektur, 1921; Hans Berlage i Z. für Schlesw. - Holst. Geschichte, XXV, 1923, 24 f; T.O. Achelis: Haderslev i gamle Dage, I, 1926, 106; P. Hirschfeld: Schlesw. - Holst. Schlösser u. Herrensitze im 16. u. 17. Jahr., 1929; Werner Güttel: Die Marienkirche im Hadersleben, 1935; W. Pessarge i Z. für Schlesw. - Holst. Geschichte, LXIII, 1935, 433; V. Wanscher: Chr. IVs Bygninger, 1937, 7 f., 22, 24, 25; Charles Christensen i Hist. Medd. om Kbh., 3. rk., II, 1936 - 38, 13, 15; Kunstdenkmåler, Kreis Eiderstedt, 1939; V. Wanscher: Kronborg, 1939, 11, 70; Vilh. Lorenzen i Holland og Danmark, I, 1945; O. Norn: Chr. IIIs Borge, I - II, 1949. - 2. SVW, II, s. 488. - 3. CL, s. 155. - 4. DBL 3, 1981, bd. 8, s. 694. - 5. J. P. Trap: Danmark. 5. udg., 1954, s. 355. - 6. DK, Holbæk amt, bd. 5., hefte 29, s. 3133. - 7. RA: Danske Kancelli, indlæg til registre 3.6.1632, B 160. - 8. Sten Kristiansson: Uddevalla stads historia, I, s. 141, 155. - 9. H. G. Olrik: Oversigt over Forstandere og Lærere ved Den kgl. Skole i Sorø 1586 - 1737, Sorø 1927 - 30, s. 21. - 10. Cit. fra DBL 3, 1982, bd. 10, s. 632. Steffen Linvald (Chr. Axel Jensen) m. flg. ref.: Saml. til da. bygnings- og kunsthist., udg. F. R. Friis 1872 - 78, 384; Fr. Becket: Renæssancen og kunstens hist. i Danm., 1897, 138 f, 221; Fr. borg, II, ved samme, 1914, 280. Bulltin de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, Anvers 1907, 163 - 72; G. Cuny: Danzigs Kunst u. Kultur im 16. u. 17. Jahrh., Frankf. a. M. 1910, 34 - 46; Fr. Weilbach i Helsingør i Sundtoldstiden, ved Laur. Pedersen, I, 1926, 290 - 317 (også som særtryk m. Titlen: Kronborg, s. å.; Vilh. Wanscher: Kronborgs hist., 1939, 33 f. 70; Otto Norn: Kronborgs bastioner, 1954; Eug. Gasiorowski i Hafnia 1976, 1978, 71 - 90; Harald Langberg: Kronborg, vejledn. for slottets gæster, 1979.
732. I. SVW, I, s. 686 og II, s. 658. - Se også CL, s. 67.
832. I. A. W. Lundberg: Ur skånska Båt - släktens häfder, Lund 1905, s. 11 - 15 og 27. - 2. S. T. Achen: Danske adelsvåbner. En heraldisk nogle. Politikens Forlag 1973. - Den af A. W. Lundberg omtalte Lars Johan Colling († 1786), var professor i jura ved Lunds Universitet.
864. I. C. Klitgaard: Fra Himmerland og Kjær Herred, 1916, s. 349. - Se også: C. Klitgaard: En slægt Rosenberg i PHT, 9. rk., 3. bd., 1930, s.

- 208 - 15 med berigtigelse i efterflg. nr., s. 131 - 32. (Fr. brg bibl). - C. Klitgaard: Gildebrødre i Guds Legems Lav, 1920. - SVW, III, s. 55, jfr. III, s. 362. - CL, s. 235.
870. 1. C. Klitgaard: Slægterne Bistrup fra Hjørring. PHT, 10. rk., 3. bd., 1936, s. 56 - 64. - 2. CL, s. 235. - 3. SVW, III, s. 388.
871. 1. C. Klitgaard: Slægterne Bistrup fra Hjørring. PHT, 10. rk., 3. bd., 1936, s. 56 - 64. - 2. CL, s. 235. - 3. SVW, III, s. 388.
872. 1. AB, s. 141. - Se også: CL, s. 235. - SVW, I, s. 690.
873. 1. AB, s. 141. - 2. Hesselager kirke, Hesselager Kirkes Forlag 1983, s. 75.
874. 1. C. Klitgaard: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før Aar 1700, 1945. - Se også: AB, s. 143. - CL, s. 53, 236, 0 - 24. - SVW, I, s. 13.
875. 1. AB, s. 143. - 2. CL, s. 53, 236. - 3. SVW, I, s. 13.
1336. 1. O. H. Moller: Stamtavle over Slægten Jebsen, ca. 1760 (manusk. i Flensborg Byarkiv), kopier i RA (Danica Film, spole 3 - 6), LSA (nr. 109) samt sst. A. Schmidt: Forskellige familier. I. I Tønder, Sønderborg og Flensborg. Kasse mrk. "Div. rettelser og forarbejder", s. 61. - Se også: Ib Andersen: Slægten Jebsen i Blans. "Munin", nr. 8, 1975. Årsskr. for Ullerup sogns lokalhist. forening. - DK, Sønderborg amt, Ullerup kirke, s. 219. - O. H. Moller: Der Stadt Flensburg Schötebuch. Stadta:chiv Flensb. XII. Hs. nr. 954!. - Danske Magazin, 7. rk., I, s. 215 (Fundatsen til Sct. Annæ - gildet ligger i RA).
1338. 1. O. H. Moller: Stamtavle over slægten Jebsen, ca. 1760, (manuskript i Flensborg Byarkiv), kopi i RA (Danica Film, 256, spole 3 - 6), LSA (nr. 109) samt sst. A. Schmidt: Forskellige familier. I. I Tønder, Sønderborg og Flensborg. Kasse mrk. "Div. rettelser og forarbejder", s. 62. - 2. Joh. Fr. Müller: Das Familienbuch der Familie Claussen 1555 - 1838. Hamburg 1945. (Maskinskr. eks. i RA).
1340. 1. CL, s. 24, 156, 181. - 2. Joh. Fr. Müller: Das Familienbuch der Familie Claussen 1555 - 1838, Hamburg 1945. (Maskinskr. eks. i RA). - 3. J. P. Trap: Danmark, 5. udg., Haderslev amt, bd. X, I, 1965 (Hovgård).
1352. 1. Fritz Schönwandt: Hans Bang i Bogense, † 1560. Med et afsnit om den ældre Bang - slægt i Vends herred. PHT, årg. 100, 1980, s. 27 - 47. - 2. Ibid.: Christoffer Bang i Odense († 1599) og den ældre Bang - slægt i Assens. PHT, årg. 100, 1980, s. 187 - 197. - 3. Heraldisk Tidsskrift 1976, bd. 4, no. 34, s. 194 - 196 (Hans Brandts artikel om Bogense - slægten Halvbjørn).
1356. 1. SVW, III, s. 57. - 2. Se Fritz Schönwandt: Hans Bang i Bogense, † 1560. Med et afsnit om den ældre Bang - slægt i Vends herred. PHT,

- årg. 100, 1980, s. 43. - 3. F. E. Hundrup: Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden. 1875. - 4. Jfr. Chr. Axel Jensen: Danske adelige Gravsten, Bd. II (1953), tavle XXIX, s. 91.
1357. 1. Træk af Hesselager sogns historie, Hesselager Kirkes Forlag, 1983. - 2. SVW, I, s. 619.
1382. 1. Joh. Fr. Müller: Das Familienbuch der Familie Claussen 1555 - 1838. Hamburg 1945 (Maskinskr. eks. i RA). - 2. Aage Dahls præstehistoriske saml. 70. bd. Haderslev amt. I. Haderslev hrd. XIX. (RAs håndskriftsamling). - 3. O. F. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten, II, 1932, s. 245. - 4. CL, s. 23, 154, 182. - 5. T. O. Achelis: Haderslev i gamle dage 1292 - 1626, I - II, 1926, s. 153.
1383. 1. CL, s. 154, 182. - 2. Joh. Fr. Müller: Das Familienbuch der Familie Claussen 1555 - 1838. Hamburg 1945. (Maskinskr. eks. i RA).
1428. 1. O. H. Moller: Stamtavle nr. 109 for slægten Jepsen m. indl. (LSA). - 2. KG, I, s. 425. - 3. CL, s. 363. - 4. Aage Bonde og Johan Hvidtfeldt: Personalhistoriske oplysninger om borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550 - 1848, 1961, s. 33.
1430. 1. KG, I, s. 412, 424. - 2. CL, s. 112, 114, 124, 125, 224, 362, 0 - 48. - 3. Aage Bonde og Johan Hvidtfeldt: Personalhistoriske oplysninger om borgmestre, rådmænd, byfogeder og byskrivere i Flensborg 1550 - 1848, 1961, s. 32.
1431. 1. O. H. Moller: Stamtavle nr. 109 for slægten Jepsen m. indl. (LSA). - 2. KG, I, s. 424. - 3. CL, s. 112, 114, 124, 125, 224, 362, 0 - 48.
1742. 1. C. Klitgaard: Slægten Bistrup fra Hjørring, PHT, 10. rk., 3. bd., 1936, s. 56 - 64. - Se også SVW, III, s. 38, og CL, s. 236.
1743. 1. C. Klitgaard: Slægterne Bistrup fra Hjørring. PHT, 10. rk., 3. bd., 1936, s. 56 - 64. - 2. CL, s. 236.
1744. 1. Cit. fra AB, s. 156, med flg. ref.: 2. Liber daticus fra Tryggelev og Fodslette 1563 (?) - 1812, fol. 325 - 29. - 3. SVW, bd. 1, 1870, s. 690. - 4. Worms Lexicon, bd. 1, 1771, s. 481. - 5. P. Filtenborg: Slægtsbog for Sognedegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida Nielsdatter, 1938, s. 54. - 6. Danske adelige sigiller ved A. Thiset, 1905, s. 69. - 7. S. T. Achen: Danske adelsvåbner. Politikens Forlag 1973, s. 271. - 8. Trap: Danmark, 5. udg., bd. 13, 1957, s. 919. - 9. Saml. til Fyens Historie og Topografi, bd. 7, 1878, s. 301 - 02. - 10. Mester Jacob Madsens Visitatsbog v. A. R. Idum, 1929 - 32, s. 70 og 190. - 11. Trap: Danmark, 5. udg., bd. 13, 1957, s. 860. - 12. Kancelliets Brevbøger under 17.10.1585.
1746. 1. SVW, I, s. 245. - 2. CL, s. 236. - 3. AB, s. 158.
1748. 1. Cit. fra DBL 3. 1980, bd. 6, s. 470 (Bjørn Kornerup) med flg. henv: Kirkeh. saml. 2. r. V, 1869 - 71, s. 146 f. 366. 368. 370, 375 f. 630 f. Sst 5. r. I, 1901 - 03, s. 549. Pers. hist. t. 14. r. III, 1961, s. 141. - V. A.

- Secher: Medd. om slægten Secher (Siker), 1885 (2. udg. 1939) s. 23 - 26. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 3. r. III, 1881 - 82, s. 721 - 32 (m. breve). Bj. Kornerup: Biskop Hans Poulsen Resen I, 1928, s. 40 - 45, 58, 279 f. - 2. AB, s. 159, som, hvad angår Elsebe Hegelunds 1. vielse, angiver 9.11.1595 m. henvisn. til Biskop Peder Hegelunds almanakopt. 1565 - 1613, v. Bue Kaae, bd. I, 1976, s. 274, 276, 284 og 289.
1749. 1. AB, s. 159. - 2. CL, s. 53, 211, 212, 236, 238, 273, 301, 307, 0 - 24.
1750. 1. Cit. fra AB, s. 163, med flg. ref: Aalborg bys bog 1535 - 1652, D. I - 327, fol. 382. - C. Klitgaard: Gildebrødre i Guds Legems Lav i: Fra Himmerland og Kjær Herred, 1918 - 20, s. 300 og 304. - Danmarks Adels Aarbog, 1949, s. 25.
1751. 1. Ref. fra AB, s. 163. - 2. Cit. fra samme.
2676. 1. O. H. Moller: Stamtavle over Slægten Jebsen, ca. 1770 (Manuskript i Flensborg Byarkiv). Se kopi i RA (Danica Film 256, spole 3 - 6), i LSA (nr. 109) samt sst. A. Schmidt: Forskellige familier. I. I Tønder, Sønderborg og Flensborg. Kasse mrk. "Div. rettelser og forarbejder", s. 62.
2764. 1. Otto Fr. Arends: Gejstligheden i Slesvig og Holsten, II, 1932, s. 245. - 2. Jfr. KG, I, s. 350. Den i dette værk omtalte Sebastian Schrøder den Yngre i samme by, med samme navn, grad og erhverv, synes at være søn af generalprovst Georg Schrøders (ane 1382) bror Sebastian Schrøder (1541 - 93), der var provst og sognepræst ved Sct. Nicolai kirke i Flensborg.
2856. 1. CL, s. 112, 225, 351, 352, 364. - 2. KG, I, s. 425. Tilføjelse: II, s. 122: "Peter Nigelsen blev, jfr. Erich Leverkus, "Nordelbische Pastorenfamilien und ihre Nachkommen", s. 89, i 1478 gift med Ingeborg Fincke..., men ifølge overlæge A. Schmidt, Aabenraa, var han gift med Agathe, enke efter Jacob Fincke (d. 1494), der tidligere havde været gift med Ingeborg."
2860. 1. CL, s. 112, 225, 363. - Se W. Marstrand: Slægten tor Smeden, 1926 (1979).
2862. 1. O. H. Moller: Stamtavle nr. 109 vedr. slægten Jebsen m. indl. (LSA). - 2. CL, s. 113, 124, 225. - 3. KG, s. 412, 424.
2863. 1. KG, s. 412.
3496. 1. CL, s. 237, 274, 303.
3498. 1. DBL 3, bd. 14, s. 597 - 98 (Bjørn Kornerup) med flg. ref: Diplomatarium Vibergense, udg. A. Heise, 1879, s. 336, 340. - H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 2. r. II, 1860 - 62, s. 615, 658 f; V 1869 - 71, s. 350 f, 359 f, 632, 734, 881 f. H. F. Rørdam sst. VI, 1872 - 73, s. 77 f; 3.r. IV, 1882 - 84, s. 506 f, 518 f, 538 f; 5. r. I, 1901 - 03, 716 f. A. Heise i Saml. til jysk hist. og top. VI, 1876 - 77, s. 232 - 37. Bj.

- Kornerup: Biskop Hans Poulsen Resen I, 1928, s. 40 f. A. Køcher: Viborg søndre sogns kirkes hist., 1929, s. 22 f. Chr. Bokkenheuser i Pers. hist. t. 10. r. VI, 1939, s. 129 - 32. E. Balle - Petersen sst.. 11. r. I, 1940, s. 241 - 43; sst. 16. r. IV, 1976. - 2. AB, s. 177, m. ref. t. Christen Erichsens Viborg - ms., Additamenta, fol. 80, 73 og 170 - 74.
3499. I - 3. AB, s. 177.
3502. I. Ref. fra AB, s. 179, m. flg. henv: C. Klitgaard: Vendsysselske Selvejrbønder i: Vendsysselske Aarbøger, 1949, s. 49 og 84 - 86, og af samme: Gildebrødre i Guds Legems Lav i: Fra Himmerland og Kjær Herred, bd. 3, 1918 - 20, s. 333.
6996. I. DBL 3, 1981, bd. 7, s. 330 (H. A. Hens) m. flg. henv: Dänische Bibl. I, 1738, s. 6 f. E. Pontoppidan: Mamora Danica II, 1741, s. 210 f. 215. H. Knudsen i Annaler for nord. oldkyndighed, 1847, s. 130 f. (jfr. Peder Hansen Resen: Atlas Danicus VI B, Viborg bispedømme, 1934, 15). H. F. Rørdam i Saml. til Fyens hist. og top. IV, 1867, s. 34. Kirkehist. saml. 2.r. V, 1869 - 71, s. 344, 881 f; 3. r. IV, 1882 - 84, s. 503, 518 f. A. Køcher: Viborg søndre sogns hist., 1929, s. 22 f. Emil Balle - Petersen i PHT, 11 r, I, 1940, s. 241 - 43. N. V. Stenstrup sst., 15. r. I, 1966, 1 - 2. Henning Poulsen m. fl. sst. 16. r. IV, 1976, s. 85 - 89. - Se iøvrigt: P. Filtenborg: Slægtsbog for Sogndegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida Nielsdatter samt deres Forsslægt og Efterslægt, 1938. - AB, s. 181 - 82. - CL, s. 54, 56, 112, 211, 275, 306.
6997. I. AB, s. 181.
6998. I. AB, s. 183 - 84.
6999. I. AB, s. 183 - 84. - 2. Biograferet i DBL 3, 1981, s. 471.
7004. I. Danmarks Adels Aarvog, 16. årg., 1899, s. 195 ff, samt 34. årg., 1917, s. 228 ff. - 2. DBL 3, 1981, bd. 7, s. 423 - 24. - 3. AB, s. 185 - 88.

Personregister

- Abbestee, Marie Magdalene 214
Adolf, hertug 52
Agerholm, Christen Pedersen 152
Ahlefeldt, familien 131
af Ahlefeldt, Friderich 48
Ahlefeldt-Laurvig, Fr. 26
von Ahlefeldt, Anna Katharina 93, 211
von Ahlefeldt, Gregorius 173
Ahlsteen, Johan (Jørgen) 215
Albrecht, Emilie Dorothea 24
Alexander, hertug 155
Alsteen, Jørgen (Johan) 125
Anchersen, Hans Christen 54
Andersdatter, Ane 172
Andersdatter, Dorothea 85
Andersdatter, Karen 124, 125, 140
Andersdotter, Johanna 99, 101
Andersen, Agatha (Agathe) 52, 53, 76, 77
Andersen, Andrea Frederikke 30
Andersen, Andreas 54
Andersen, Andreas Christian 38, 53
Andersen, Anne Marie 11, 21, 22, 23, 29
Andersen, C. C. 139
Andersen, Detlev (Detleff) 218, 219
Andersen, Elisabeth S. D. 53
Andersen, Emil August 30
Andersen, Frederik Immanuel 53
Andersen, Frederik Vilhelm 30, 38, 53
Andersen, H. C. 49
Andersen, Laurids 128
Andersen, Niels 204
Andersen, Octavius Hermann, 18, 30
Andersen, Palle 169
Andersen, Peder (Peter) Octavius 23, 29, 38, 41, 53
Andersen, Peder 47
Andersen, Peter 29, 36, 37, 38, 52, 53, 54, 56, 76, 77, 218
Andersen, Peter Chr. Fr. 38
Andersen, Peter Ludvig 29, 30
Andersen, Sofie 40
Andersen, Sofie Petrine 53
Andersen, Sophie Elisabeth Petronelle 29
Andersen, Stig, marsk 207
Andersen, Torbjørn 64
Andersen, Vilhelm Rasmus Andreas 53
von Andersen, Andreas 52, 218, 219
von Andersen, Andreas Bendix 52, 53, 77, 212, 213
von Andersen, Bendix 52, 212
von Andersen, Benedikt 213
von Andersen, Cathrine 213
von Andersen, Claus 52
von Andersen, Detiev 218
von Andersen, Dorothea 77, 213
von Andersen, Frederikke Amalie 123, 218
von Andersen, Hans 52
von Andersen, Hans Jørgen 52
von Andersen, Magnus 52
von Andersen, Momme 52
Anna, prinsesse 206
Anne, salig Frands Rosenbergs 149
Arneu, Hans Boesen 144
Arnisæus, Henning 141
Arreboe, Hans 118
Axel, hr. 48
Bager, Oluf Nielsen 177
Bang, Claus 177
Bang, Erik 177
Bang, Hans 158, 175, 176, 177

Bang, Hans Nielsen 116, 133, 134, 158
 Bang, Jens 176
 Bang, Jens Nielsen 158
 Bang, Jørgen 122
 Bang, Jørgen Jørgensen 144
 Bang, Margrethe Hansdatter 91, 112, 115, 116, 134
 Bang, Niels 93, 175, 177
 Bang, Niels Hansen 133, 134, 157, 158
 Bang, Peder Schwane Nielsen 41
 Bang, Poul Christian Rogert 39, 41
 Bang, Thomas 134, 158
 Bangsdatter, Maren 176
 Banner, Niels 107
 Banner, Otto 185
 Barckmand, Hans 163
 Bardscher, Anna 119
 Bardscher, Diderich Johansön 119
 Bardscher, Margrethe 119
 Barfoed, Christen 33
 Barfoed, Pauline Abrahamine 33
 Barnewitz, Fr. 121
 Bartram, Christian 211, 212
 Bartskier, Niels 168
 Bastiansen, Kr. 122
 Bate (Battus), Anton (Antonius) 138, 139, 164
 Bate, Sophie 164
 Bech, Laurids Nielsen 151
 Bech, Niels 32, 33
 van (von) Bechten, Dorothea Dilian 146, 222
 Beck, Nicolai 93, 211, 212
 Beck, Thomas 93, 211
 Behrends, Bertha 71
 Beldenak, Jens Andersen 175
 Bentzen, Maria 105
 Bernth, Hilleborg Marie 52
 Bernth (Bernt), Hillebrand Hansen 51, 52
 Bhi (Bie), Søren Christensen 191
 Billen, Maren Jørgensdatter 51
 Binus, Elisabeth Mortensdatter 137
 Binus, Martinus 137
 Bischof, Barthold Hendrich 124
 Bischofff, Agnete Christine 126
 Bischofff, Bertel Henrik 56, 80, 102, 103, 124, 125, 145, 215
 Bischofff, Elisabeth Christine 79, 101, 103, 126, 215
 Bischofff, Henrik 124, 145
 Bischofff, Marie Sophie 125
 Bischofff, Samuel 126
 Bischofff, Sophie Marie 104, 215
 (Bistrup), Ingeborg Christensdatter 150, 169, 185
 Bjerregaard, Enevold Nielsen 191
 Bjørn, slægten 207
 Bjørn, Anne Bjørnsdatter 205
 Bjørn, Bjørn Andersen 205
 (Bjørn), Joachim Bjørnsen 207
 Bjørnsen, Jens 193, 200, 201, 206
 Boller, Antoinette Henriette 40
 Boller, forpagter 40
 Bonde, Cathrine Hansdatter 87
 Bonde, Christian Olufsen 32, 45, 46, 64, 65
 Bonde, Claus Hansen 87
 Bonde (Bondo), Elisabeth Sophie Christiansdatter 31, 32, 46
 Bonde, Hans Olufsen 64, 87
 Bonde, Helle Marie Olufsdatter 65
 Bonde, Jacob Olufsen 65
 Bonde, Johanne Margrethe Christiansdatter 47
 Bonde, Laurids (Lars) Christiansen 47
 Bonde, Mads Hansen 87
 Bonde, Maren Hansdatter 87

Bonde (Bondo), Oluf Hansen 45, 64,
 65, 87
 Bonde, Oluf (Ole) Christiansen 46
 Bonde, Peder Christiansen 47
 Bonde, Peder Hansen 87
 Bonde, Peder Olufsen 65
 Bonde, Søren Christiansen 47
 Bondo, fam. 44
 Bondo, Elisabeth 26
 Bondo, Hans Henrik 34
 Bondo, Peter K. 34
 Borringholm, Jørgen 190
 Boussert, Martin 162
 Boye, Albret 74
 Brabrand, Peder 74
 Brahe, Tyge 161
 Brand, Hans 89, 110, 111
 Brand(t), Anna Hansdatter 65, 88, 89,
 110
 Brandt, Alexander 49
 Brandt, Anders Christensen 89
 Brandt, Anna Kirstina 67
 Brandt, Anna Kristine 35
 Brandt, Berthe Lorentze 22, 26, 27,
 28, 35
 Brandt, Bodil Nielsdatter 43
 Brandt, Christian Ehrenreich 36
 Brandt, Dominicus Andersen 66, 89,
 91, 111
 Brandt, Eleonora Elisabeth 67
 Brandt, Ernst Hansen 44
 Brandt, Frederik 36, 49
 Brandt, Gomme Frederik 34, 35, 36
 Brandt, Gomme Gommesen 43, 44, 66
 Brandt, Gomme Hansen 34, 47, 49,
 50, 67, 68, 212
 Brandt, Gumme Gummesen 46
 Brandt, Hans 27, 34, 35, 36, 49, 50
 Brandt, Hans Gommesen 44, 47, 65,
 66, 67, 68, 88, 89, 212
 Brandt, Henriette Frederikke 36
 Brandt, Ingeborg 66, 89, 111
 Brandt, Ingeborg Maria 67, 212
 Brandt, Ingeborre Marie 48
 Brandt, Jakob 36
 Brandt, Joh. 153
 Brandt, Johan Ditlev Brechling 49
 Brandt, Lorents Jessen 36
 Brandt, Louise 36
 Brandt, Rasmus Peter Gommesen 66
 Bredal, Iver Frederik 53
 Brejel, Johanne Sophie 40
 Brochmand, Christen 156
 Brochmand, Jesper 156
 von Brockdorff, Louise 34, 35
 Brockdorff, møller 36
 Brockenhuus, Frands 206
 Brok (Broch), Eskild 205
 Brun, Christiern Nielsen 187
 Bruun, Beate 40, 58
 Bruun, skoleholder 58
 Brynild (Brynnild), Knud Knudsen
 204
 Brons, Villads Nielsen 200
 Bronsdorph, Peder Pedersen 149
 Bøeg, amtsforv. 39
 Bøffke, Jørgen 125
 Bøged, Niels Lauritsen 67
 Bötcher, amtsforv. 39
 Bøving, skovrider 49
 Baad, Hans Nielsen 124
 Baad, Jens 167, 168
 Baad, Jens Nielsen 124
 Baad, Magnus 167, 168
 Baad, Niels 123, 145, 167
 Baad, Nils 100
 Baad, Peder 55, 123, 145, 167
 Baad, Peder Nielsson 99
 Baad, Sven 167, 168
 Baad, Aage Ingvarsson 167
 Baadh, Christiane 57

Baadh, Elisabeth Magdalena
 (Magdalene) 11, 29, 36, 37, 38, 40,
 57
 Baadh, Octavius Hollmann 37, 54, 55,
 56, 78, 79, 80
 Baadh, Olaus 55, 79, 80
 Baadh, Peder 54, 78, 79, 80, 103
 Baadh, Peder Olofsson 101
 Baadh, Peter (Olausson) 78
 Baadh, Peter Nicolai 79
 Båth, Göran Olofsson 101
 Båth, Jöns Olofsson 101
 Båth, Magnus 167
 Båth, Olof (Oluf) Pedersen 78, 99,
 100, 101, 124
 Båth, Truls Olofsson 101

 Calvile, Stephan 149
 Carstensdatter, Catharina 218
 Carstensen, Eline Hansine 28
 Carstensen, Falentin 70, 97, 98, 120
 Carstensen, Maren 70
 Carstensen, Peder 86, 110
 Carstensen Thomas 28
 Carstensen, Valentin 98
 Catharine, (g. Binus) 137
 Christensdatter, Anna 131
 Christensdatter, Gertrud 57, 81, 82
 Christensdatter, Hanne 24
 Christensdatter, Mette 42, 60, 62
 Christensen, Christen 187
 Christensen, Erik 187
 Christensen, Hans 187, 188
 Christensen, Jacob 94, 95, 118
 Christensen, Jørgen 122, 143, 144,
 166
 Christensen, Lars 172
 Christensen, Niels Skåning
 (Schaaning) 63
 Christensen, Torkil 91, 116, 117
 Christian, prins 147
 Christian I 52, 212
 Christian III 163, 176, 204, 206
 Christian IV 70, 124, 141, 163, 205
 Christian V 135
 Christiansdatter, Mette Kirstine 85
 Christoffer II 145, 207
 Clausdatter, Anicke 131
 Clausdatter, Anne 176
 Clausen, Hans 131
 Clausen, Johannes 97
 Clausen, Jørgen 176
 Clausen, Werner 89
 Claussen, Mathias 174
 Claussen, Sophia Hedwig 24
 Coccejus, Johs. 134
 Colding, M. M. 34
 Colling, Mette Margaretha 47
 Colling, Niels 47
 Conradsdatter, Maria 101, 103
 Copmann, Knud Solling 33
 Copmann, Nicolay 33
 la Cour, Noline Georgine 30
 Cruchow, L. 108

 Dahlerup, H. W. 12
 Daldorph, Marthe Sophie 80
 Damsberg, Jørgen Madsen 171
 Damsberg, Mads 69, 70
 Danckel, Poul Nielsen 142
 Derlien, Anna 82, 105, 216
 Derlien, Susanna 216
 Diergaard, Kirsten 47
 von Diskow, Hans 162
 Ditzel, Elisabeth Cathrine Jacobsdatter
 45, 64, 65, 88
 Ditzel, Jacob Mathiesen (eller Matsen)
 65, 87, 88
 Ditzel, Thomas 88
 Dorothea, enkehertuginde 154
 Dyrskjøt, Peder 201

- von Eickstedt, Hans Heinrich 39, 40
 Einsperg, Bodil Kirstine 104
 Einsperg, Jacob 104
 Elling, Jens Christensen 128
 Erichsen (Eriksen), Jørgen 72, 73, 75,
 76
 Eriksen, Christen 169, 184, 185, 186,
 188
 Eriksen, Claus 176
 Eriksen, Hans 187, 188
 Eriksen, N. R. 30
 Eriksen, Peder 170, 185, 187, 188
 Erikson, Hans 74
 Ernst, Daniel Valentinsen 98
 Eylersdatter, Maren 109

 Faber, Daniel 141
 Fabricius, Maren Ludomilie Chartotte
 30
 Fabricius, Mariane 29
 Falch, Cousina Olsdatter 47
 Falentinsdatter, Anna 98
 Falentinsdatter, Maren 50, 69, 70, 94,
 98
 Fangel, Jens 89
 Ferslev, Hans Nielsen 193
 Ferslev, Iver Nielsen 193
 (Ferslev), Bjørn Nielsen 193
 (Ferslev), Gertrud Nilsdatter 151, 171,
 172, 193, 201
 (Ferslev/Skriver), Niels Iversen 172,
 192, 193
 Feyler, Morten 86, 109
 Fiil, Laurits Hansen 72
 Fiil, Maren Larsdatter 51, 72
 Finchii, Thomas 118
 Fincke, Anne Jacobsdatter 118, 136,
 160
 Fincke, Brigitta 160
 Fincke, Cathrine Thomasdatter 136
 Fincke, Elsabe 184

 Fincke, Ingeborg 227
 Fincke, Jacob 159, 160, 183, 195, 196,
 227
 Fincke, Thomas 136, 160, 161, 184
 Foss, Christen Nielsen 200
 Foss, Christian 156
 Foss, Laurids 149
 Frandsen, Christoffer 169
 Frederik II 136, 137, 155, 156, 160,
 163, 165, 183
 Frederik IV 165
 Frederik V 34, 42, 71
 Friis, Anne Hendriksdatter 205
 Friis, Chr. 157
 Friis, Jørgen 147, 204
 Friis, slægten 207
 From, Cecilie (Sille) Hansdatter 112,
 117, 130, 131, 135, 220
 From, Cecilie Jørgensdatter 156
 From, Hans Simonsen 131, 155, 156,
 159, 175
 From, Jørgen 156
 From, Simon 155, 175, 182

 Galskyt, Lene Sørensdatter 151
 Georg Friedrich af Prøjsen, hertug 163
 Gerdsen se Gertsen 81
 Gertsen, Andreas 81, 105, 216
 Gertsen, Christiana (Christiane) 56,
 80, 81, 105, 216
 Gertsen, Peter 105, 216
 Gertzen se Gertsen 81
 Giødesdatter, Anna 68
 Giødesdatter, Birgitha Agnes 68, 212
 Giødesdatter, Birthe Cathrine 69
 Giødesdatter, Cille Hedeveg 69
 Giødesdatter, Elisabeth Sophie 67, 69
 Giødesdatter, Karen 68
 Giødesdatter, Margretha Bang 69
 Giødesdatter, Margrethe Agnes 34, 47,
 48, 50, 68

Giodesen, Hans 112, 116, 132
 Giodesen, Johannes 68
 Giodesen, Niels 67, 68, 69, 91, 116, 211
 Glamann, Bendix 214
 Glamann, Birthe (Birgitte) Cathrine
 Hansdatter 47, 65, 66, 68, 91, 212
 Glamann, Hans 66, 90, 214
 Glamann, Philipp Hansen 91, 214
 Glamann, Sophie Elisabeth Hansdatter 91
 Glensberg, commandør 212
 Gommesen, Gomme 111
 Gommesen, Gomme (Gummesen) 66, 89
 Gommesen, Hans 66, 111
 Gommesen, Jens 88, 89, 110, 111
 Gommesen, Peter (Gummesen) 66, 89
 Gommesen, Werner (Gummesen) 66, 89
 Gommesson, Gomme 89
 Gommisdatter, Berte 48
 Gorm den Gamle 207
 Giegersdatter, Maren 150, 170, 189
 Gregersen, Rasmus 48
 Griffenfeld, Peder 125
 Grum, Hans Poulsen 149
 Grum, Poul Mortensen 149
 Grundtvig, N. F. S. 28
 Grøn, Gunde Christensen 198, 199
 Graa, Niels Pedersen 108
 Graae, Anders 62, 108
 Graae, Anders Pedersen 109
 Graae, Anders Rasmussen 108
 Graae, Anna Catharina Knudsdatter 62
 Graae, Anna Cathrine Christensdatter 45
 Graae, Anna Christensdatter 44
 Graae, Anna Weigner Christensdatter 45
 Graae, Anne Pedersdatter 109
 Graae, Birgitte Christine 33
 Graae, Bodil 33
 Graae, Cathrine 11
 Graae, Cathrine Elisabeth Deborah 11, 21, 24
 Graae, Christen 22, 26, 27, 32, 33, 35
 Graae, Christen Knudsen 31, 32, 42, 43, 44, 62
 Graae, Christian 11, 21, 22, 23, 27, 28
 Graae, Constance Caroline Sophie Frederikke 28
 Graae, Constance Sophie 24
 Graae, F. G. J. 32
 Graae, Frederik 2, 23
 Graae, Frederikke 24
 Graae, Gomme 32, 33, 35
 Graae, Gomme Christensen 26, 31, 32, 44
 Graae, Gomme Fr. Aug. (Frits) 22, 27, 28
 Graae, Gustav Adolph 18, 24
 Graae, Ingeborg 34
 Graae, Jørgen Knudsen 62
 Graae, Jørgen 83
 Graae, Jørgen Pedersen 60, 83, 84, 109
 Graae, Knud Christensen 44
 Graae, Knud Jørgensen 42, 43, 60, 61, 62, 85
 Graae, Kristen Knudsen 44
 Graae, Lars 31
 Graae, Mads Jørgensen 85
 Graae, Maren Pedersdatter 109
 Graae, Mette Christensdatter 44
 Graae, Mette Johanne 62
 Graae, Mette Kirstine 33
 Graae, Niels 32, 33
 Graae, Niels Christensen 44
 Graae, Niels Lauritzen 106, 107, 130
 Graae, Niels Pedersen 108
 Graae, Peder 61, 108

Graae, Peder Jørgensen 85, 86
 Graae, Peder Knudsen 62
 Graae, Peder Nielsen 83, 106, 107,
 108, 109, 120
 Graae, Peter Andreas 24
 Graae, Peter Christian 23
 Graae, Peter Octavius 24
 Graae, Rasmus 107
 Graae, Rasmus Andersen 108
 Graae, Sidsel Maria Christensdatter
 44, 45
 Graae (Graa), Anders Rasmussen 108
 Gundersdatter, Beate 58
 Gundersdatter, Gertrud 58
 Gundersen, Andrea Frederica 40, 41
 Gundersen, Cathrine Petronelle 11, 23,
 29, 40, 41
 Gundersen, Joen (Jone) 57, 58, 81, 82
 Gundersen, Johan Ernst 58
 Gundersen, Ludvig Christian 29, 38,
 39, 40, 58
 Gundersen, Maren Elisabeth 39, 40,
 41
 Gyldenløve, Hans Ulrik 119, 124
 Gyldenstjerne, Knud 175
 von Gytzen, Margrethe 107
 Gørrisdatter, Margrethe 126
 Gaas, Ellen Knudsdatter 116
 Gaas, Knud Pedersen 116
 Hagensen, Anna Cathrine 219
 Hagensen, Carsten 219
 (Halvbjørn), Anne Clausdatter 175,
 176
 (Halvbjørn), Claus Eriksen 176
 Hammer, Peder Jørgensen 141
 Hans, hertug 154
 Hans den Ældre, hertug 162, 163, 175,
 183
 Hansdatter, Anna 87, 88
 Hansdatter, Anne 65, 148
 Hansdatter, Karen 91, 116, 117
 Hansdatter, Maren 38, 57, 58, 76, 99
 Hansdatter, Maren (Maria) 98, 99
 Hansdatter, Margrethe 46, 96
 Hansdatter, Maria (Maren) 99
 Hansen, Carsten 218
 Hansen, Christian 27
 Hansen, Christoffer 119
 Hansen, Christopher 72
 Hansen, Gøde (Giøde) 91, 112, 113,
 114, 115, 116, 132
 Hansen, Iver 186
 Hansen, Jens 84, 146, 198, 199, 203,
 204
 Hansen, Lavrits (Laurits) 39, 120, 140,
 141, 142, 143
 Hansen, Nels 212, 217
 Hansen, Niels 48, 133, 158, 182
 Hansen, Nis 219
 Hansen, Peder 144
 Hansen, Rasmus 182
 Hansen (Graae), Jens 84
 Hansen, Nicolaus (Nikkel) 142
 Hansens, Margaretha Chistoffer 119
 Harboe, Christen Sørensen 143, 166
 Hasebart, Vichmand 139
 Hastrup, Frederik Anton 25
 Hastrup, Johanne 24
 Hatt, Anders Nielsen 164
 Haugaard, Mogen 48
 Hauschildt, Nicolai 125
 Hegelund, Elsebe Pedersdatter 189
 Hegelund, Peder 189
 up der Heide, Margarethe 160
 Heinsen, Hanss 53, 54, 77, 213
 Heinsen, Herrlich (Herlig) 36, 52, 53,
 54, 77, 213
 Hemmingsen, Niels 206
 Hempel, Anna Helene 44
 Henikson, Lars 74
 Henrichsen, Anna 47

(Henrichsen), Anna 130, 131
 Henrichsen, Anna Kirstine 49
 Henrichsen, Christian 131
 (Henrichsen), Eleonora 130, 131
 Henrichsen, Nis 218, 219
 Hermansen, Herman 113
 Herrn, Cæcilie 92
 Herrn, Henning 92, 112
 Hill, F. M. 12
 Hillerslev, Niels Olufsen 172
 Hindsholm, Hans Jacobsen 133
 Hindsholm, Laurids Jacobsen 133
 Hiortholm, Chistian 33
 Hiortholm, Gertrud 33
 Hjørring, Thomas Henriksen 172
 Holberg, Ludvig 28
 Hollmann, Elisabeth Magdalene
 (Magdalena) 54, 55, 78, 79, 103,
 104
 Hollmann, Hans Jürgen 104
 Holm, Anna Pedersdatter 128, 150,
 151
 Holm, Birthe Pedersdatter 172
 Holm, Else Jacobsdatter 127
 Holm, Jacob Jacobsen 191
 Holm, Jacob Jensen 171, 189, 190,
 191, 197, 198
 Holm, Jens 189, 197
 Holm, Jens Nielsen 190
 Holm, Kirsten Jacobsdatter 191
 Holm, Maren Jacobsdatter 191
 Holm, Margrethe Pedersdatter 172
 Holm, Niels Jacobsen 191
 Holm, Peder 189
 Holm, Peder Jacobsen 151, 171, 172,
 192
 Holm, Thøger Jacobsen 191
 (Holm), Morten Jacobsen 191
 Holman, Octavi 56, 78, 79, 101, 102,
 103, 125, 126, 215
 Holten-Andersen, familien 53
 (Huitfeld), Dorte Ottesdatter 188
 (Huitfeld), Steen Ottesen 188
 Huitfeldt, Arild 202
 Humble, Anne Marie Rudbechsatter
 152
 Humble, Anne Christensdatter 80,
 104, 129, 170, 171
 Humble, Birgitte Christensdatter 171
 Humble, Cecilie Christensdatter 170
 Humble, Christen Christensen 170
 Humble, Christen Rudbechsen 104,
 128, 129, 151
 Humble, Erik 186
 Humble, Erik Christensen 171, 186
 Humble, Gregers Christensen 170
 Humble, Hans Christensen 170
 Humble, Ide Rudbechsatter 151
 Humble, Iver Rudbechsen 152
 Humble, Marcus 186
 Humble, Marcus Christensen 170
 Humble, Peder Christensen 170, 171
 Humble, Peder Rudbechsen 151
 Humble, Rebecha Rudbechsatter 152
 Humble, Rudbech Christensen 128,
 150, 151, 171
 Husbond, Peder Pedersen 151
 Husted, konsul 36
 Hvas, Morten Mortensen 198, 202,
 203, 205
 (Hvide), Anders Offesen 207
 (Hvide), Margrethe Andersdatter 207
 (Hvide), Stig Andersen 207
 Hviid, Christian 39
 Høeg-Banner, Jacob (Justesen) 192
 Høg (Banner), Anne Nielsdatter 206
 Høg, Jost 120
 Høg, Peder Jensen 200
 Hoyer, Cathrine Elisabeth 33
 Haagen, Hans Lauridsen 99
 Ibbsson, Jöns 101

Ivars, Junge 160
 Ivars, Søster 160
 Iversen, Kristen 157
 Iversen, Niels 192, 194
 Iversen, Peder 200

 Jacobi, Thomas 173
 Jacobs, Maren 117
 Jacobsen, Christen 118
 Jacobsen, Hans 83
 Jacobsen, Henrik 154
 Jacobsen, Rasmus 170
 Jakobsdatter, Magdalene 93, 94
 Jandt, Hinrich 82, 105, 216
 Jandt, Susanna 58, 82, 105, 213
 Jantzen, Abraham 45
 Jantzen, Gottfried 45
 Jepsen, Alexander 154
 Jepsen, Bertel 173
 Jepsen, Birthe (Birgitte) 90, 111, 131, 154
 Jepsen, Botelt 174
 Jepsen, Cecilie (Sille) 131
 Jepsen, Dorothea 154
 Jepsen, Friederich 131
 Jepsen, Hans 130, 153, 155, 173
 Jepsen, Hans Christian 154
 Jepsen, Jacob 112, 130, 131, 135, 153
 Jepsen, Jens 130, 131, 153, 174
 Jepsen, Johan 154
 Jepsen, Jørgen 131, 153
 Jepsen, Marina 154
 Jepsen, Nis 153, 173
 Jepsen, Thomas 173
 Jensdatter, Anne 45, 172, 192, 193, 194, 201, 205
 Jensdatter, Anne (Anna) 194
 Jensdatter, Dorthe 63
 Jensdatter, Johanne 81
 Jensdatter, Kirsten 64
 Jensdatter, Maren 177, 205

 Jensdatter, Margrethe 189, 191, 197, 198, 199, 205
 Jensen, Gomme 65, 88, 89, 110
 Jensen, Gomme (Gumme) 111
 Jensen, Hans 186
 Jensen, Niels 150
 Jensen, Peter 53, 54
 Jensen, Søren 188
 Jensen, Thøger 197, 198, 202, 203
 Jenssen, Cathrine 33
 Jenssen, skibsbygger 33
 Jeppson, Johan 74
 Jepsen, Mads 176
 Jepsen, Peter 184, 196, 197
 Jessen, Alexander 92, 132, 135, 211
 Jessen, Anna 97
 Jessen, Anne Sophie Elisabeth 49, 50, 65, 67, 68, 92
 Jessen, Birgitha Agnes 92
 Jessen, Ditlev 35, 93, 96
 Jessen, Elisabeth 71
 Jessen, Elisabeth Anne Marie 71
 Jessen, Else Frederikke (Fritse) Marie 27, 34, 35, 49, 51, 52
 Jessen, Falentin 71
 Jessen, Frederik 50, 51, 52, 69, 70, 96, 118
 Jessen, Frederik Christian Frederiksen 35, 50, 51, 71
 Jessen, Georg 93, 215
 Jessen, Hans 96
 Jessen, Henning Kristian 71
 Jessen, Jacob 117, 131, 132, 135
 Jessen, Jesse (Jes) 35, 68, 69, 70, 92, 93, 94, 95, 96, 118, 215
 Jessen, Jesseus 71
 Jessen, Johan 35, 68, 92, 117, 131, 135, 212
 Jessen, Johannes 97
 Jessen, Jørgen 71
 Jessen, Katrine 97

Jessen, Kristian 71, 96
 Jessen, Lars 96
 Jessen, Lorens (Lorentz) Lundt 35, 71, 94
 Jessen, Maren 51
 Jessen, Margretha 93, 211, 212
 Jessen, Marie Amalie Kristiane 71
 Jessen, Marie Olrog 71
 Jessen, Rudolph Friederich 132
 Jessen, Sielle (Cecilie) 117
 von Jessen, slægten 93
 von Jessen, Thomas Balthasar 77
 Jesses, hr. 118
 Jessæi, hr. i Nyk. 118
 Jessæi, Jesseus 119
 Jochimsen, Bartholine Emilie 24
 Jochimsen, Detlev 24
 Jochumsen, Hans 99
 Joensen, Gunder 57, 82
 Johann Christian, hertug 154
 Johann af Brandenburg-Küstrin, markgreve 162
 Jonasen (Jonæsen), Gunder 57, 58
 Jonesen (Johnesen), Gunder 38, 57
 Jostdatter, Katrine 140, 141, 142
 Juel, Absolon 189
 Juel, Kjeld 205
 Juel, slægten 207
 Justdatter, Gertrud 192, 193
 Justesen, Laurits 172
 Jürgensen, Bartel 132
 (Jürgensen), Dorte Kirsten 132
 Jørgensdatter, Anna (Anne) 112, 115
 Jørgensdatter, Helle Marie 64
 Jørgensdatter, Ingeborg 144
 Jørgensdatter, Karen 98, 99, 144
 Jørgensdatter, Kirsten 64
 Jørgensdatter, Lisbet 120, 122
 Jørgensdatter, Lisbeth 98, 144
 Jørgensen, Jens 132
 Jørgensen på Brolykke 45
 Jørgensen, Søren 85
 Kaller, Catharina Elisabeth 211
 Kaller, Magdalene 211
 Kaller, Peter 211
 Karl den Store 207
 Karl Gustav, konge 70, 94, 95
 Keitum, Karen Pedersdatter 140
 Keitum, Peder Mortensen 140
 Keller, Benny 6
 Keller, Cathrine Elisabeth Deborah 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21
 Keller, Christian 15, 16, 17, 18, 19, 21
 Keller, Christian Nicolai 11
 Keller, Emil 15
 Keller, Helga 21
 Keller, Hjalmar Johan 15, 21
 Keller, Ingeborg Cathrine 21
 Keller, Johan 19, 21
 Keller, Johan Christopher Henrik Rummelhoff 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21
 Keller, Maria Sophia Frederikke 21
 Keller, Sophie 15
 Keller, Sophus Christian 18, 21
 Kingo, biskop 66
 Kitting, Peder Madsen 148
 Kitting, Sveder Poulsen 148
 Klauman, Peter 126
 Klein, Vilhelm 17
 Kneytel, Valentin Henrik 137
 Knudsdatter, Cathrine 60, 83, 84
 Knudsdatter, Karen (Cathrine) 133, 158
 Knudsdatter, Maren 158, 179, 181, 198, 199, 203, 204
 Knudsdatter, Marina (Maren) 177, 178, 179, 181, 182
 Knudsen, Bent 204
 Knudsen, Peder 157
 Kornbecks, Magdalene 219

Krag, Anne Olufsdatter 151
 Krag, Frands 48
 Krag, Jens Andersen 191
 Krag, Kjeld 156
 Krag, Nikolaj 71
 Krag, Otte 156
 Kramer, Hans Jebsen 132
 Kristensen, Jakob 94, 95
 Kristensen, Jørgen 122, 141
 Kruse, Jørgen 149
 Krøyer, fam. 44
 Krøyer, Gomme 33
 Krøyer, Gomme Hansen 33
 Kähler, Catharina (Cathrine) Elisabeth
 40, 58, 59, 210
 Kølenbrun, Anna Hansdatter 134
 Kølenbrun, Hans Nielsen 134
 Kaalund, Dorothea Margrete 97
 Kaalund, Jens 97
 Kaas, Bjørn 200, 206, 207
 Kaas, Erica Kristina 211
 Kaas, Helvig Bjørnsdatter 201
 Kaas, Jens 206, 207
 Kaas, Kirsten Bjørnsdatter 201
 Kaas, Niels 161, 198, 205
 Kaas, slægten 207

Landt, Lars (Laurits) Poulsen 47
 Lange, Hans 122, 184
 Lange, Hermann 160
 Lange, Niels Johansen 62
 Langhof, E 22
 Langkilde, Karen 47
 Larsdatter, Birgitte 32, 46
 Larsen, Georgine Laurette 24
 Laugesdatter, Marine 189
 Lauridsdatter, Maren 104, 127, 150
 Lauridsen, Jesper 113
 Lauridsen, Laurids 127, 150
 Lauridsen, Thomas 76, 98, 99
 Lauritsen, Anders 104

Lauritsen, Jørgen 113
 Lauritsen, Mårten 122
 Lauritzen, Jørgen 123
 Laursdatter, Birthe 45, 46
 Laursen, Jørgen 120, 121
 Laursen, Otto 120
 Lavritsdatter, Katrine 141
 Lavritsdatter, Margrete 141
 Lavritsdatter, Margrethe 122
 Lavritsdatter, Sara 141
 Lehn, konferensråd 86
 Lehrmann, Ananias Mikkelsen 116
 Lehrmann, Mikkelsdatter N. N. 116
 Lerche, Knud 164
 Lerche, Mads 164
 Lercke, Jep 187
 Lercke, Oluf 187
 de Leth, Carl Fr. Steensen 27
 Leth, Konstance 28
 Lieme, Ane Cathrine 60
 von der Lippe, Gertrud Cathrine 214
 von der Lippe, Joachim 214
 Lodberg, biskop 48
 Loir, Abigael Bonefaciusdatter 138
 Longomontanus, Christen 157
 Lorentzen, Barbara Carstensdatter 153
 Lorentzen, Carsten 153
 Lorenzen, Friderich 68
 Lorenzen, Magdalene 112
 Lorup, Catharina (Cathrine) Jensdatter
 184, 196, 197
 Lorup (Laurop), Jens Clausen 197
 Lucas, Melchior 174
 Lund, Christen Pedersen 204
 Lund, Hans 141
 Lund, Jørgen Lavritsen 122
 Lund, Maria 218
 Lund, Troels 53
 Lunde, Laurits Jørgensen 113
 Lundt, Anna Marie 97

Lundt, Anna Nikkelsdatter 141, 142, 143
 Lundt, Anne Lauritsdatter 143
 Lundt, Carsten Lauritsen 143
 Lundt, Elisabeth Jørgensdatter 70, 97, 98, 123
 Lundt, Hans Lauritsen 143
 Lundt, Hans Nickelsen 143
 Lundt, Hans Nikkelsen 141
 Lundt, Jørgen Lauridsen 121, 141, 142
 Lundt, Jørgen Lavritsen (Lauritzen) 98, 120, 121, 122, 123, 141, 143, 218
 Lundt, Laurits Jørgensen 96
 Lundt, Lavrits Jørgensen 123
 Lundt, Maria 218
 Lundt, Nicolaus (Nickel) Hansen 143
 Lundt, Nikkel Hansen 140, 141
 Lundt, Nikkel Jørgensen 123
 Lundt, Nis 143, 221
 Lundt, Oluf 123
 Lundt, Oluf Jørgensen 123
 Lundt, Oluf Nickelsen 143
 Lundt, Oluf Nikkelsen 141
 Lundt, Otto 121
 (Lundt), Laurantis Hansen 143
 (Lundt), Peder Hansen 142
 Lunge, slægten 207
 Lunth, Nis 143
 Lyes, Karsten 141
 Lændi, Niels 205
 Løvenbalk, slægten 203, 207
 (Løvenbalk), Jens Nielsen 207
 (Løvenbalk), Marine Jensdatter 207

 Madsdatter, Johanne 152
 Madsen, Andreas 24
 Madsen, Christiane Henriette Louise 24
 Madsen, Jens 148
 Madsen, Peder 148, 149

 Maggaard, Gertrud Maria 33
 Mancinus, Joachimus 154
 Marr, Hans 146
 Mars, Christine 103, 124, 126, 146
 Mars, Hans 126, 146, 222
 Marthison, This 74
 Martin, Marie Almalie 38
 Martner, Hans 71
 Mathiesen, Mette 189
 Matzen, Hans 173, 174
 Matzen, Nis 132
 Matzensdatter, Margareta 132
 Mechlenburg, Margaretha (Margrete) 141, 143
 Mecklenborch, Oleff 143
 de Meyer, Sara 165
 Mikkelsen, Hans 134
 Mikkelsen, Laurids 150, 169
 Mogensdatter, Ellen 169, 184, 185
 Mohr, Christine 102, 124, 125
 Mohr, David 125
 Mohrsdatter, Elisabeth 125
 Morin, J. B. 157
 Mortens, Carne Peder 119
 Mortensdatter, Lisbeth 137
 Mortensen, Peder 63, 86, 110
 Moth, Rud. 135
 Motzfeldt, Peter 124
 Mouridsdatter, Berthe 193, 200
 Moritsdatter, Johanne 182
 Muller, Soren 31
 Mumme, Maren 127
 Mumme, Thomas Christensen 127
 Munch, Anders 85
 Munch, Anne 85
 Munck, Hans Jacobsen 97
 Munk, Kirstine 147
 Mus, slægten 207
 Müller, Peder Pedersen 67, 69
 Mylting, slægten 186
 (Mylting), Hans Jensen 186

(Mylting), Iver Hansen 188
 Møller, Holger 87
 von Møynichen, Jens Mortensen 119

Neergaard, Niels 64
 Nickelsdatter, Anna 142, 143
 Nickelsen, Hans 142
 Nickelsen, Oluf 142
 Nielsdatter, Anne 129, 152
 Nielsdatter, Else 149
 Nielsdatter, Karen 122, 143, 144
 Nielsdatter, Kirsten 149
 Nielsdatter, Maren 116, 133, 134, 149,
 159
 Nielsdatter, Mette 171, 198, 199
 Nielsen, Claus 178
 Nielsen, Giøde (Gøde) 48, 49, 50, 67,
 68, 91
 Nielsen, Gregers 170, 188
 Nielsen, Hans 158, 177, 178, 179,
 180, 182
 Nielsen, Just 191
 Nielsen, Morten 58
 Nielsen, Peder 83, 107, 108
 Nielsen (Graae), Peder 106, 107
 Nigelsen, Peter 183, 195, 227
 (Nigelsen), Anna Petersdatter 196
 Nissen, Andreas 52, 53, 76, 77
 Nissen, Dorothea 212, 219
 Nissen, Hans 218, 219
 Næraae, Henrica 44
 Næraae, Lauritz 44

van Obbergen, Anthonis 162, 165, 166
 van Obbergen, Daniel 165
 von Oberberg, Hercules 138, 162,
 163, 164
 Oberberg, Johannes (Hans) 118, 136,
 138, 139, 164
 Oberberg, Sara 96, 118, 138, 139, 164
 Offenberg, commandeur 48

Ofverberg, Hans 139
 Olesen (Olufsen), Poul (Paulus Olai
 Medelfar) 134
 Olsdatter, Margrete 140, 143
 Olsdatter, Margrethe 120
 Olufsdatter, Johanne 64
 Olufsen, Jens 149
 Orsini, slægten 211
 Otteson, Jacob 74
 Ottosen, Hans 148
 Ottosøn, Lars 74
 Outzen, Jacob 155
 Overberg, Hercules 164
 Overberg, Niels Hansen 139
 (Overberg), Iacob Søfrensen 140
 (Overberg), Sara Hansdatter 140

Pauli, Simon 119
 Paulsen, Maricke Petersdatter 131
 Paulsen, Peter 131
 Paysen-Rickertsen, slægten 143
 Pechmann, Christopher 112
 Pechmann, Leonhard 112
 Pedersdatter, Anne 197, 198, 200,
 202, 203
 Pedersdatter, Bodil 63, 86, 110
 Pedersdatter, Drude 184
 Pedersdatter, Else 156, 171, 189, 191,
 200
 Pedersdatter, Karen 142, 200
 Pedersdatter, Kirsten 43, 86, 109
 Pedersdatter, Kirsten (Mette) 63
 Pedersdatter, Maren 200
 Pedersdatter, Maria 211
 Pedersdatter, Margrete 149
 Pedersdatter, Margrethe 200
 Pedersdatter, Martha 75
 Pedersdatter, Mette 63
 Pedersen, Christen 150, 170, 186, 187,
 188
 Pedersen, Erik 187, 188

Pedersen, Jens 149, 200
 Pedersen, Jørgen 84
 Pedersen, Knud 66
 Pedersen, Marie Christine 28
 Pedersen, Niels 108
 Pedersen, Peder 200
 Pedersen, Thomas 172
 Pedersen, Thøger 200
 Peitersen, Carsten 97, 120
 Pepers, Cecilie 156, 182, 183
 Pers, Sofie 11
 Petersdatter, Drude 160, 197
 Petersen, Chr. P. 23
 Petersen, Christiane Petrea 23
 Petersen, Karsten 154
 Petersen, Wulf 125
 Philip af Holsten-Gottorp, hertug 161
 Philipsen, Jens 46
 Pilegaard, Jeppe Krogsgaard 24
 Pilegaard, Julius Alexius 24
 Pilegaard, Jørgine 25
 Pippin den Ældre 207
 Plesner, F. 27
 Plesner, provst 27
 Plesner, Ulrik 35
 Potter, Claus 197
 Poulsdatter, Beate 193
 Poulsdatter, Marie 134
 Poulsen, Hans 149
 Prying, Christian 48

Rabe, Anne Margrethe 33
 Ramus, Chr. Melchiorson 49
 Ramus, Petrus 161
 Rantzau, stiftsbef. mand 42
 Rasmusdatter, Anna 85
 Rasmusdatter, Maren 109
 Rasmussen, Anders 44, 108
 Rasmussen, Gregers 122, 144
 Rasmussen, Hans 46
 Rasmussen, Jørgen 119

Rasmusson, Krisoffer 100
 Ravn, Dorte Jensdatter 123
 Reinholdtsen, Anders 64
 Rejersdatter (Reinersd.), Ida Elisabeth 151
 Resen, Hans Poulsen 162, 190
 Resen, Peder Hansen 203, 228
 Reventlow, Conrad 219
 Rhode, Ellen 119
 Rhode, Peder 97
 Rhold, Ellen Johanne Albertsdatter 98 (Rieber), Christen Hansen 189
 Rieper, Christian 39
 Riggelsen, Brigitta (Birgitte) 130, 153, 174
 Riggelsen, Jens 174, 195
 Riggelsen, Marina 174, 195
 Riggelsen, Nis 174
 Robert, Jørgen 95
 Rodsteen, Markvard 135
 Roestoff, Friederich 98
 Rogert, Ida Johanne Poulsdatter 41
 Rohde, Christine Elisabeth 104
 Rohde, Hans Jochim 102, 103, 104, 125, 215
 Rohde, Søren Julius 79
 Rosbach, Anna Susanne 45
 Rosenberg, Andreas 81
 Rosenberg, Anna Maria (Marie) 37, 54, 55, 56, 81
 Rosenberg, Anne Nielsdatter 149
 Rosenberg, Babara Nielsdatter 148
 Rosenberg, Barbara Pedersdatter 149
 Rosenberg, Catharina 81
 Rosenberg, Christen Humble 55, 56, 80, 81, 104, 216
 Rosenberg, Christen Thøgersen 80, 104, 127, 216
 Rosenberg, Christian 81
 Rosenberg, Christiana 81
 Rosenberg, Frands Nielsen 147, 148

Rosenberg, Hans 146, 168, 216
 Rosenberg, Hans Hansen 169
 Rosenberg, Karen Thøgersdatter 128
 Rosenberg, Laurids Thøgersen 127
 Rosenberg, Maren Thøgersdatter 128
 Rosenberg, Niels Hansen 126, 146,
 147, 149, 169
 Rosenberg, Niels Jensen 147
 Rosenberg, Sveder Thøgersen 127
 Rosenberg, Thøger 128
 Rosenberg, Thøger Christensen 104,
 216
 Rosenberg, Thøger Nielsen 104, 126,
 127, 147
 Rosenkrantz, Oluf 124
 Rosensparre, Oluf 124
 Rosenvinge, Jørgen Mogensen 113
 Rostorff, Frederich 119
 Rostorffs, Sara 119
 Rostorp, Sara 119
 Rostorph, Cathrine 215
 Rostorph, Jacob 137
 Rostorph, Johannes 118, 136, 137
 Rostorph (Rostrup), Frederik 95, 96,
 117, 118, 138
 Rostorps, Sara Frederich 119
 Rostrup, fam. 217
 Rostrup, Anna 69, 93, 95, 96, 97, 119,
 123
 Rostrup, Hans Thomsen 69, 118
 Rosenborgh, Niels Hansen 147
 Rotfeld, Christence Nielsdatter 205
 Rotfeld, Niels Jensen 205
 Rothschildt, Anna Marie Juliane
 Auguste Otilie Franziska 30
 Rubensaadt, Matheus 163
 Rød, Svend 201

 Sadolin, I. H. 94
 Sadolin, Jørgen Jensen 202
 von Sallern, pastor 219
 von Sallern, Eleonora 219
 Saltensee, slægten 207
 Sarauw, Conrad August Nicolaus 24
 Sarauw, Friedrich Heinrich Wilhelm
 24
 Saxtorph, Frederikke Christiane 38
 Scavenius, Else 156
 Scavenius, Laurids Mortensen 156
 Schaltz, Frederikke Cathrine 28
 Schiøtt, Cathrine Marie 80
 Schiøtt, Peter Nicolai 80
 Schlüter, Johs. 111
 thor Schmeden, Anna 160
 Schneebach, Hans 215
 Schnell, Hans Henrik 149
 Schriffuer, Niels Iffuerssøn 192
 Schröder, Cecilie (Sille) Jørgensdatter
 131, 155, 156, 157, 159, 183
 Schröder, Georg (Jürgen) Sebastianen
 156, 182, 183, 195, 227
 Schröder, Jørgen Lorentzen 220
 Schröder, Sebastian 182, 195, 227
 Schuchmann, hofapoteker 137
 Schult, Anne Cathrine 107
 Schult, Jørgen 107
 Schurmann, Jens 69
 Schurmann, Sophie Henriette 49
 Schwartz, Michael 165
 Schwartz, Sara 165
 Schütt, Anna Maria 82
 Schütt, Christopher (Christoph) 40,
 58, 59, 82, 210, 211
 Schütt, Debora Sophie 11, 29, 38, 40,
 59, 213
 Schütt, Hans Hinrich 82
 Schütt (Schütz), Hinrich 58, 82, 213
 Schütt, Joachim Wilhelm 82
 Schütt, Martin Christian 59
 Schütt, Peter Hinrich 82, 213
 Seenders, Marie (Maren)
 Frederiksdatter 126

Sergius, Johan Ernst 57, 58
 Sifvers, Lyder 140
 Skade, Ove 121
 Skallerup, Barbara Hansdatter 169
 Skamby, Carl Hansen 174
 Skamby, Christen Hansen 182
 Skeel, Christen 156
 Skeel, Ingeborg 185
 Skiønning, Jacob 204
 Skomager, Thomas Lauridsen 99
 Skram, slægten 207
 Skriffer, Niels Iffersen 193
 Skriver, Christen 185
 Skriver, Lars 140
 Skriver, Lars Hansen 189
 Skriver, Laurids 120
 Skriver, Laurits (Lavrits) 140, 141
 Skriver, Niels Iversen 192, 193
 Skytte, Anders Nielsen 142
 Skytte, Karen Andersdatter 142
 Sleboe, Jørgen Hansen 166
 tor Smede, Anna 136, 159, 160, 184
 tor Smede, Claus 184, 196
 tor Smede, Thomas 160, 184, 196, 223
 Smidtz, Johan 126
 Sophie, enkedronning 136, 137, 138,
 139, 140
 Sophie Amalie, enkedronning 95
 Souberg, Ole 126
 (Sparre), Görvel Fadersdottor 124
 Spleth, Christian 44
 Spleth, Margrethe 44
 Stage, Dorothea Sørensdatter 155
 Stemann, kammerhr. 39
 Stenkelstrup, Anders Eriksen 96
 Steurmann, Johan 154
 Stricker, pastor 154
 Struck, Bertel Jørgensen 155
 Struck, Johanne Bertelsdatter 155
 Struense, kabinetsminister 56
 Stub, Sophie Iversdatter 189
 Stær, Hans Jørgensen 105
 Stær, Kirstine Hansdatter 105
 Suhr, Didrik 28
 Suhr, Dorothea 28
 Suhr, justitsråd 55
 Suhr, Klaus 97
 Svendsen, Hans 89
 Svendsen, Johanne 23
 (Sæby), Ludvig Jonsen 191
 Søborg, Peder Nielsen 62
 Sølling, Bartholine Cathrine 33
 Sønnichsen, Anders 52, 212
 Sørensdatter, Anna 118
 Sorensen, Mads 114, 132
 Tarp, Hans Jakobsen 97
 Tausen, Hans 202, 204
 de Tengnagel, Constance Henriette
 Fabritius 27
 Tetens, Wabi 160
 Theogari, Petr. 199
 Thomasdatter, Anne 171
 Thomasdatter, Birgitte 99
 Thomasdatter, Else 51, 72, 74, 75, 99
 Thomsen, Eleonora Hansdatter 131
 Thomsen, Hans 50, 51, 99, 131
 Thomsen, Henrik 172
 Thomsen, Søren 141
 Thorbjørnsdatter, Woldborg 62
 Thorup, Niels 68
 Thøgersdatter, Karen 126, 146, 147,
 149
 Thøgersen, Peder 189, 190, 191, 197,
 198, 199, 203, 204
 Tillufsen, Gørris 126
 Tingberg, Bodil (Boel) Nielsdatter 31,
 42, 43, 44, 64
 Tingberg, Christen 64
 Tingberg, Ellen 63, 64
 Tingberg, Jens Christensen 63
 Tingberg, Niels Christensen 43, 63

Torbjørnsen, hr. 45
 Torkildsdatter, Elisabeth 211
 Torkildsdatter, Margrethe 67, 91, 117, 211
 Tortsen, Asmus 111
 Tortsen, Ingeborg 66, 90, 112
 Tortsen, Jacob 112
 Tortsen, Johan 112
 Tortsen, Sillie 112
 Tortsen (Thortzenius), Johannes 90, 111, 112
 Tortzen, Cæcilie 92
 Trampe, Adam Friderik 39
 Tryde, Holger Jacobsen 98
 Tversted, Karen Lauridsdatter 127, 150, 169

 Uldsax, slægten 186
 Ulfeld, Jacob 187
 Ulfeldt, Corfits 147
 Ulfsax, Ivar Hansen 186
 Ulfsax, slægten 186, 187
 Ulvørn, slægten 187
 Urne, Christoffer 135
 Ursin, Laurits Christopher Jacobsen 67, 69
 Urup, Ove 201
 Urzin, Lorenzo 211

 Valdemar Christian, greve 139
 Valdemar Sejr 207
 Vedel, Anders Sørensen 149, 155
 Vedel, Anna Andersdatter 155
 Vibe, Peder Madsen 73
 Villadsen, Peder 199, 203
 Voigt, Riborg 49

 von Waldt, Peter Lotharius Mohr 71
 Wandal, Ingeborg Hansdatter 193
 Weigner, Anna 60
 Weigner, Herman Danielsen 60

 Wejle, Niels Rasmussen 65
 Wernersdatter, Salome 88, 89, 111
 von Westen, Hans 142
 von Westen, Kirstine 105
 von der Wetering, Boy 154
 von der Wetering, Catharina 154
 Wever, etatsråd 213
 Wibe, Mikkel Madsen 98
 Wichmann, Bertel 70
 Wichmann, Karen 97
 Wichmann, Laurits 97
 Widsted, Karen 72
 Widsted, Laurids (Laurits) Mortensen 144
 Wijnd, Olaus 119
 Wilder, Jacob 73
 Wilhelm, pastor 27
 Wille, Jørgen Erichsen 73
 Willer, Christian (Jacobsen) 72
 Willer, Christian Jacobssøn 75
 Willer, Erich (Erik) 75
 Willer, Erich (Erik) Jørgensen 51, 73, 74, 75, 76, 99
 Willer, Jacob 75
 Willer, Jens Jørgensen 76
 Willer, Jens Marcussen (Markusøn) 73, 74
 Willer (Wilder), Jørgen Erichsen (Eriksen) 51, 72, 73, 74, 75, 76
 Willer, Jørgen Erikson (Ericson) 74
 Willer, Karen Jørgensdatter 76
 Willer, Laurs Jørgensen 76
 Willer, Marcus 74
 Willer, Maren Jørgensdatter 35, 50, 51, 52, 76
 Willer, Niels Jørgensen 76
 Willer, Peder Jacobsen (Jacobssøn) 72, 75
 Willer, Aage 74
 Willers, familien 75
 Willert, familien 75

Winter, Søren 74
Winther, Chr. Jensen 127
Winther, Christen Jensen 129, 152
Winther, Friderich 79
Winther, Karen Christensdatter 104,
128, 152
Winther, Mathias Frederik Octavius
79
Winther, Mette Kirstine 85
Winther, Peter 72
Witzleben, Jørgen 141
Worm, Ole 162

Zier, Hans 74
Zier, Hans Jørgensen 99

Ægidius, Laurits 189

Öfverberg, Peder 164

Aarup, Jens Jonas 40
Aastrup (Grum), Anne 148
Aastrup (Grum), Poul Mortensen 148

