



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Årsskrift 2011



Roskildeegners Slægtsforskerforening

24. årgang

Årsskrift 2011

24. årgang

Udgivet af: Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Redaktion: Martin Bang Dahl

Copyright © 2011: Roskildeegnens Slægtsforskerforening

1. udgave, 1. oplag

ISBN 978-87-988682-1-7

ISSN 0904-1427

Enhver form for gengivelse fra dette skrift
må kun ske med angivelse af kilden.

Indhold

Flugten til Amerika	5
<i>Torben Schæfer</i>	
Befrielsen	10
<i>Kit Bisgård</i>	
Et vildspor	15
<i>Karna Hansen</i>	
Vægter i Frederikssund Niels Hansen	22
<i>Kirsten Printzlau</i>	
Årsberetning 2010-2011	32
<i>Kit Bisgård</i>	
Bestyrelsen for Roskildeegnens Slægtsforskerforening	36

Flugten til Amerika

Af Torben Schæfer

Som slægtsforsker kan man ikke undgå at skulle bruge adskillige timer på forgæves gennemgang af kirkebøger og folketællinger. Overskuddet til dette rutinearbejde får man af de succesoplevelser, som slægtsforskningen heldigvis også byder på. Succesoplevelser er f.eks., når man afslører en velbevaret familiehemmelighed, eller når man finder svaret på et spørgsmål, som man ikke havde troet, at det ville være muligt at få besvaret. Jeg oplevede begge dele, da jeg gik i gang med efterforskningen af min morfars forældre, og det vil jeg fortælle om her.

Min oldefar, Johannes Madsen (født 24. januar 1864 i Kollerup Sogn, Vejle Amt), og min oldemor, Ane Kirstine Sørensen (født 12. april 1864 i Øster Nykirke Sogn, Vejle Amt), blev gift med hinanden den 8. november 1889 i Øster Nykirke Sogn. Jeg havde indsamlet oplysninger om dem fra ældre familiemedlemmer. Derfor regnede jeg ikke med at blive udsat for større overraskelser, da jeg gik i gang med at efterforske deres liv.

Ved folketællingen i 1890 fandt jeg mine oldeforældre i Ølholm i Langskov Sogn (Vejle Amt), hvor Johannes Madsen var indsidder og arbejdede ved landbruget. Til min overraskelse så jeg, at der boede en dreng på 2 år ved navn Hans Marinus Sørensen hos dem. Ham havde jeg ikke hørt om fra familien. Det krævede ikke megen hovedregning at finde ud af, at han måtte være født før, mine oldeforældre blev gift. Hans Marinus Sørensen var ifølge folketællingsskemaet født i Øster Nykirke Sogn, Vejle Amt.

Jeg gik derfor på jagt i Øster Nykirke Sogns kirkebog. Her fandt jeg Hans Marinus Sørensen, der var født den 20. juni 1887 og døbt den 24. juli 1887. Ane Kirstine Sørensen havde som ugift i en alder af 23 år fået et barn. Den udlagte barnefader var ifølge kirkebogen en "Henrik Jensen i Amerika". Selv om det på forhånd lignede en håbløs opgave, besluttede jeg mig for at prøve at opspore den slyngel, der var stukket af til Amerika efter at have gjort min oldemor gravid.

Det fremgik af kirkebogen, at Ane Kirstine Sørensen på timånedersdagen før nedkomsten, dvs. i 1886, opholdt sig på Stovgård i Tørring sogn.

Stovgård var en mindre herregård med et stort antal tjenestepiger og tjenestekarle. Ane Kirstine har formentlig været tjenestepige på Stovgård. Det var derfor nærliggende at lede efter en Henrik Jensen i Tørring og de omkringliggende sogne ved den nærmest foregående folketælling, der desværre var foretaget hele seks år tidligere i 1880. En søgning i Dansk Demografisk Database (www.ddd.dda.dk) resulterede i to mulige emner, en 22-årig, ugift Henrik Jensen, der boede i Grætrup i Nørre Snede Sogn ca. 10 km fra Tørring, og en 13-årig dreng ved navn Johan Henrik Jensen, der boede hos sine forældre i Tørring. Ingen af de to lignede et indlysende bud på den eftersøgte barnefader.

Derefter fortsatte jeg eftersøgningen i Den Danske Udvandrerdatabase (www.emiarch.dk), der har registreret alle ca. 394.000 danskere, der i perioden 1869-1908 er rejst til Amerika, dog kun hvis de har købt billetten i Danmark. Den Henrik Jensen, der var far til min oldemors barn, måtte formodes at være udvandret i perioden fra ca. 9 måneder inden fødslen og indtil barnedåben. I udvandrerdatabaseen fandt jeg to med navnet Henrik Jensen, der var udvandret i denne periode. Den ene var en 18-årig kommis med sidste opholdssted i Lyngby og den anden en 20-årig arbejdsmand med sidste opholdssted i Sverige. Da Ane Kirstine Sørensen måtte antages at have været i nærheden af Henrik Jensen for at blive gravid med ham, var det heller ikke oplagt at mistænke en af disse to for at være barnefaderen.

Henrik Jensen var næppe rejst til Amerika i en robåd, så hans udrejse burde kunne findes registreret et sted. Yderligere læsning om udvandring gav mig den viden, at mange jyder udvandrede til Amerika via Hamburg, og at de derfor ikke er registreret i Den Danske Udvandrerdatabase. På den tyske hjemmeside, ancestry.de, fandt jeg en database med passagerlister fra udvandrerskibe afsejlet fra Hamburg i perioden 1850-1934. Søgning i denne database gav et overbevisende resultat. En landmand "Joh. Jensen" på 20 år fra "Stovgaard, Dänemark" var den 5. december 1886 afrejst fra Hamburg med dampskibet "Moravia" med kurs mod New York. Kunne det mon være den Johan Henrik Jensen, jeg havde fundet i Tørring Sogn ved folketællingen i 1880?

Jeg fandt via kirkebogen frem til, at Johan Henrik Jensen fra Tørring var født den 9. september 1866 i Øster Nykirke sogn, så alderen på passagerlisten passede perfekt på ham. Afrejsedatoen passede også



Den undvegne barnefader fotograferet i Amerika med kone og søn.

med, at han kunne have gjort Ane Kirstine Sørensen gravid inden afrejsen. Jeg anede et trekantsdrama, da jeg på passagerlisten så, at Joh. Jensen var udvandret sammen med en 21-årig Anna Christiansen fra "Stovgaard, Dänemark".

Hvad der præcis er foregået på Stovgård, finder jeg næppe nogensinde ud af. En sandsynlig version af historien er, at Johan Henrik Jensen har været tjenestekarl på Stovgård samtidig med, at Ane Kirstine Sørensen og Anna Christiansen har været tjenestepiger samme sted. Han har gjort den ene af tjenestepigerne gravid

og er stukket af til Amerika med den anden. Ane Kirstine har kun været ca. 2½ måned henne i graviditeten, da Johan Henrik og Anna rejste fra Stovgård, så det er ikke sikkert, at Johan Henrik har vidst, at Ane Kirstine var gravid.

En søgning i databasen FamilySearch bekræftede min formodning om, at det var ovennævnte Johan Henrik Jensen, der var udvandret, idet en Johan Henrik Jensen med samme fødselsdato og fødesogn var død den 1. juli 1930 i Minnesota i USA. Endvidere var han ifølge FamilySearch blevet gift med en Anna Kristensen i 1888, så "Christiansen" på passagerlisten er formentlig en skrivfejl.

Johan Henrik Jensen er blevet udpeget som skurken i denne historie. Som slægtsforsker skal man som bekendt være forsigtig, når man drager konklusioner. Derfor vil jeg ikke udelukke, at der kan være en helt anden version af historien. Det kan jo tænkes, at min oldemor af en eller anden grund har ønsket at dække over den rigtige barnefader. I så fald har det været en bekvem løsning at udpege en falsk barnefader, der befandt sig i Amerika. Jeg vil dog helst tro, at min oldemor var en ærlig ung pige, der ikke kunne drømme om bevidst at lyve om barnefaderen over for præsten, så derfor skynder jeg mig videre med den oprindelige version af historien.

En søgning på Anna Kristensen i FamilySearch gav den oplysning, at hun var født i Kollerup Sogn (Vejle Amt) den 29. oktober 1864. Dette fik jeg bekræftet ved opslag i kirkebogen for Kollerup Sogn, hvor hun dog kaldes "Ane Kristensen". Der dukkede et nyt mysterium op, for FamilySearch oplyste endvidere, at hun var død den 1. juli 1930 i Minnesota, dvs. samme dato og sted som Johan Henrik Jensen.

Hvordan gik det så Johan Henrik og Ane i Amerika? Det gav en søgning i den amerikanske database ancestry.com en del viden om. Når man bor i Amerika, kan man ikke hedde Johan Henrik og Ane, så de amerikaniserede deres fornavne og kaldte sig John Henry og Anna. Ved hjælp af databasen fandt jeg dem ved folketællingerne i 1900, 1910 og 1920, hvor de boede i Iowa. De fik i alt otte børn.

I ancestry.com kunne jeg se, at der desuden fandtes noget privat materiale om John Henry Jensen. Dette materiale var ikke umiddelbart tilgængeligt, men man skulle spørge indehaveren af materialet om tilladelse til at se det. Det gjorde jeg så, og derved kom jeg i kontakt med en yngre, amerikansk kvinde med det danskklingende navn Carla Christensen. Hun viste sig at være direkte efterkommer af Annas bror, der også var udvandret til Amerika. Carla Christensen gav mig adgang til tre fotos af John Henry Jensen og hans familie og til tre kopier af avisartikler. Til gengæld fandt jeg nogle oplysninger til hende i danske kirkebøger om hendes danske forældre, så vi fik begge glæde af kontakten.

Den ene avisartikel var en nekrolog over Mr. og Mrs. Jensen. Det fremgik af denne, at de ankom til Amerika fra Danmark i 1886, hvilket fjernede min sidste rest af tvivl om, hvorvidt det var dem, jeg havde fundet på passagerlisten fra Hamburg. John Henry Jensen var farmer i

Amerika, og i 1920 flyttede familien fra Iowa til Minnesota. Den anden avisartikel gav svaret på, hvorfor deres dødsdato var den samme. De døde begge ved en trafikulykke den 1. juli 1930 i Canby, Yellow Medicine, Minnesota. Jeg har aldrig tidligere set en trafikulykke beskrevet så detaljeret som i den amerikanske avisartikel, så færdselsuheld må have været en sjælden begivenhed dengang. Den korte version er, at John Henry og Anna i deres bil (af hensyn til bilentusiaster kan jeg oplyse, at det var en Pontiac) kørte fra en sidevej direkte ind i en bus på Highway 48. De døde begge af deres kvæstelser kort tid efter, at de var bragt til hospitalet. Han blev 63 og hun 65 år. En tredje avisartikel fortalte om deres begravelse. Der deltog ca. 300 mennesker, og en stor del af dem måtte stå uden for kirken pga. pladsmangel. Johan Henrik Jensen fra Tørring, der kun har fået en plads i min slægtshistorie, fordi han bragte min oldemor i ulykke, endte altså med at bringe både sig selv og konen i ulykke.

Nu ikke mere om flugten til Amerika, men tilbage til min oldemors jyske hverdag. Mine oldeforældres første fælles barn, min morfar, Mads Kristian Madsen, blev født 19. januar 1891 i Langskov Sogn (Vejle Amt). Familien flyttede til Vejle i 1891 eller 1892. Den 14. april 1892 døde historiens egentlige hovedperson, Hans Marinus Sørensen, af meningitis 4 år gammel. Hans tidlige død forklarer, hvorfor det i så mange år har været muligt at hemmeligholde hans eksistens for de yngre generationer af familien.

Et stykke tid efter, at Carla Christensen fra Amerika og jeg havde udvekslet informationer, fik jeg en mail fra hende, hvor hun bad mig om at skrive historien om Johan Henrik Jensen, så den kunne indgå i hendes slægtsbog. Jeg måtte svare hende, at mine engelskkundskaber ikke var tilstrækkeligt gode til, at jeg kunne påtage mig at skrive en slægtshistorie på engelsk. Hun blev muligvis fornærmet over min afvisning, for jeg har ikke hørt fra hende siden. Det har lettet en smule på min halvdårlige samvittighed, at jeg hermed har fået skrevet historien på dansk.

Befrielsen

Ved Kit Bisgård

Da det var tydeligt, at krigen nærmede sig sin slutning, blev vi danskere mere og mere nervøse. Man kunne ikke vide, om tyskerne i deres desperation ville kæmpe til sidste mand og altså forårsage et ragnarok i Danmark. Jeg var nu så stor, at jeg i høj grad fulgte med i krigens gang og frygtede det værste. Vi sad alle med hovedet inde i højttaleren, når BBC sendte sine danske udsendelser. Heldigvis har jeg endnu en fristil, der, som det ses, blev skrevet, mens jeg havde det hele i friske erindring.

Fristil

skrevet i august 1945:

Den fjerde Maj

Vi sad rundt omkring Radioen Aftenen den fjerde Maj for at høre engelsk Presse. Speakeren standsede et Øjeblik, saa sagde han: »Der er lige kommet Meddelelse om, at Tyskerne har kapituleret i Holland og Nordvesttyskland«, »Uh,« tænkte jeg, »saa har de ikke kapituleret i Danmark«, da han fortsatte: »Og Danmark.«

Jeg hentede mit Flag, som vi satte fast uden for Vinduet. Saa skyndte vi os ned paa Gaden baade min Mor, Far, Bror og jeg.

Vi gik flagende hen ad Amagerbrogade, og da vi kom hen til Englandsvej, kom der et Spejderkorps, som stillede sig op og spillede: »Der er et yndigt Land,« og »Kong Christian.« De fik mit Flag, som de forøvrigt ødelagde, at dirigere med.

Saa kom vi til Sundby Kirke, med der var saa mange Mennesker, at kun min Mor kom ind. Hun var derinde et Kvarter, og da hun kom ud, sagde hun, at hun syntes, at vi skulde gaa til Amalienborg. Vi travede afsted og kom omsider til Rundkørselen ved Vermlandsgade. Der var helt fuld af Mennesker, og de sagde, at man ikke kunde komme længere, da der blev skudt hen ad Vermlandsgade. Pludselig kom fire Mænd løbende og raabte: »Saa rydder vi dette Hjørne.« Vi skyndte os hen i den første, den bedste Opgang sammen med alle de andre Mennesker.

Vi troede, at de fire Mænd var Frihedskæmpere, men fik at vide, at det var Hipomænd.

Saa stod vi i Opgangen en Time. De skød stadigvæk som rasende, men vi syntes ikke, at vi kunde blive der hele Natten. Saa skyndte vi os tilbage ad Amagerbrogade, til vi kom til »Penalhuset«, som der jo er et vældig langt Hus, der hedder.

Her gik vi ind i en Opgang, hvor der stod en Del andre Mennesker, En af Herrerne skulde næsten samme Vej som vi, og saa fulgtes vi ad.

Vi gik en stor Omvej hjem helt bag om Amagerbrogade ad en Mængde smaa Gader.

Ved Tolvtiden naaede vi hjem. En Dame i Opgangen stod uden for sin Dør, og hende kom vi i Snak med. Hun sagde, at hendes Mand og Svigersøn lige var taget af Sted. Vi sagde, at det var da ikke noget at tage af Sted, naar de saadan skød, men da gik det op for os, at de var Frihedskæmpere. Der var fire Frihedskæmpere i vores Opgang.

Kirstine Bisgaard Ia

De følgende dage var helt euforiske. Man kan slet, slet ikke forestille sig den stemning, vi var i. Vi var ellevilde, da de første ørkenrotter (engelske soldater med en karakteristisk art blå alpehue på hovedet) kom til København. De var alle ved at blive mast, da begejstrede menneskemængder ville trykke deres hænder eller have autografer (eller vist også »rigtige« cigaretter). Det må have været helt overvældende for dem. Vi var en af de første dage inde på Rådhuspladsen, hvor det vrimlede med disse helte. Om det var den dag, eller en anden af de første hektiske dage, husker jeg ikke, men vi var i hvert fald på Rådhuspladsen sikkert d. 5. maj sammen med det meste af Københavns befolkning. Der må være foregået noget stort, og da det sluttede, og alle skulle derfra, kunne man ikke selv bestemme, hvor man ville hen. Jeg svævede over jorden, båret oppe af den meget tætpakkede menneskemængde. Jeg var faktisk meget bange for at blive mast ihjel. Vi blev båret hen mod hovedbanegården og slap med livet i behold, da menneskemassen efterhånden spredte sig.

De første dage styrtede Jens og jeg hujende rundt efter alle de lastvogne, der kørte med tyskvenlige og stikkere, der måtte stå til spot og spe med hænderne foldet bag hovedet. Fru Thomsen (en

nabo) fortalte, at inspektøren for de tre ejendomme i Bremensgade var kommet op på sådan en vogn, men han slap hurtigt fri, da det var en fejltagelse. Nogle dage efter havde vi vores fastre på besøg. De var vildt forargede over de hujende masser, der løb efter disse transporter. Jens og jeg blev nok noget flove, og sagde selvfølgelig intet om vores meritter i den anledning.

Nogle dage efter kom selveste Montgomery til Kastrup Lufthavn, hvorfra han i en åben vogn kørte ind til byen. Han stod ret op i vognen og gjorde stramt honnør. Stemningen var på kogepunktet af begejstring. Da han jo kom ad Amagerbrogade, gik vi derhen medbringende taburetter til at stå på, så vi kunne se ham uden at være i de forreste rækker.

Snart så vi nye helte i form af den danske brigade, der var uddannet i Sverige. Mor kom på cykel om ved en marcherende afdeling af disse helte, og hun vinkede og hilste. Det bevirkede imidlertid, at hun ikke så, hvor hun kørte, og pludselig havde hun deres fører, der gik ved siden af troppen, ridende på sit forhjul. Han spjættede helt vanvittigt, og mor kom af cyklen, idet hun fremstammede mange gange undskyld. Han sagde ikke et ord, sprang ned på jorden og marcherede videre, som om intet var hændt. Mor kom til at se på soldaterne, der kæmpede fortvivlet med latteren, deres kinder var ved at sprænges af indestængt luft. Da det var overstået, kom mor til at grine, som hun snart aldrig havde grinet, og det gentog sig, hver gang hun fortalte hændelsen til nogen, naturligvis under megen ageren.



*Frilandsmuseet 1947
Jens, Kit og fætter Frode*

Lidt efter lidt blev det igen hverdag, men der gik adskillige år, før dagligdagen blev som før krigen. Mor og jeg var på tærerne, hvis vi fik opsporet, at der et sted kunne købes noget, vi havde måttet undvære under krigen. Således stod vi i kø, da der et sted solgtes damelærredssko med gummisåler. Det var såkaldte pumpsko, med en ikke så høj hæl og lukket tå og ellers ingen dikkedarer. Det var stort at få disse sko. De skulle kridtes med en slags kridtvand, når de blev snavsede. Da Daells Varehus for første gang efter krigen holdt udsalg, var mor og jeg også på pletten. Der var så mange kunder, at vi var ved at blive mast, og man skulle være lykkelig over at få fingre bare i et eller andet. Jeg var så heldig at få raget en tilfældig bomuldssommerkjole til mig, så den købte jeg straks. Den var for øvrigt meget pæn og passede mig, men valgt den havde jeg altså ikke. Den kostede vist under ti kroner.

Jens kom en dag hjem med et stykke rigtig chokolade, som vist var delt ud i hans klasse som gave fra de norske børn. Det blev delt i tre stykker, for jeg måtte ikke få noget, da vi sikkert var uvenner. Mor tiggede ham om også at give mig et stykke, men, nej. På spækkebrættet, hvor chokoladen var blevet delt, lå der nogle ganske små stumper, som jeg så fiskede op med en fugtig finger, så jeg lige akkurat kunne fornemme smagen.

Nu blev der også mulighed for at tage til Sverige, men det var nu ikke så lige en sag, da man umuligt kunne erhverve svenske penge, og det desuden var forbudt at medføre så meget som én svensk øre. Der gik vist adskillige år, før forholdene blev normaliseret.

Især Jens ville gerne derover, og vi havde fået at vide, at man kunne købe en slags frimærkekuponer i Danmark og så veksle dem til svenske penge i Sverige. Kuponerne var beregnet til at sende med breve til andre lande, hvis modtageren skulle holdes skadesløs, når et svar skulle returneres. Fidusen gik kun første gang, Jens var i Sverige, derefter havde svenskerne lugtet lunten. Det lykkedes dog at fremskaffe nogle få kroner, da Jens med vores fætter Frode skulle derover på cykeltur, og da jeg i 1947 besøgte min penneveninde, Grete, i Oslo, fik jeg nogle få svenske kroner af hendes søde mor. Det var en hel triumf, da jeg kom hjem med dem. Mor syede dem ind i foret på Jenses frakke, og smugleriet blev da heller ikke opdaget. Drengene havde naturligvis masser af mad med hjemmefra.

I 1950, da Jens og mor var på rejse i Sverige og Norge, kan det ikke længere have været forbudt at medføre svenske penge, men der må stadig have været meget strenge restriktioner, for jeg har et postkort fra veninde, sendt fra Sverige, vel i 1950, hvor hun skriver, at de har købt bananer, og nu er de spændt på, om de slipper helskindet gennem tolden med denne smuglervare. Min veninde kan ikke huske, at det gik galt, så de må have skjult dem godt.

Her er et lille uddrag af et brev, som mor skrev til mig, da jeg var på ferie hos min farbror i Vestjylland. Det er dateret d. 31. 7. 1946:

(...) Frode havde faaet nogle svenske Penge af Elin (Frodes søster) og skulde i Dag til Sverrig for at købe ind, saa for at ingen skulde opdage Pengene syede jeg dem ind forskellige Steder i Tøjet, men de forbistrede Sedler knitrede mistænksomt [sic!] allevegne naar man følte paa ham. De fleste, 2 Femkronesedler var godt gemt – mener vi da – i Jens' Skrueblyant. Han tog afsted i Morges til Helsingør - Helsingborg. Jeg kan vente med at sende Brevet til han er hjemkommet. Han vilde købe Cacao og evt. Elastik til os. Uhm, Cacao!! Bare det gaar ham godt hinsidan, saa han kommer godt tilbage med det han skulde faa.

Far fortsætter brevet: *(...) Han havde faaet forskellige Ting, og vi har faaet Appelsiner, Rosiner, Peber og Kakao og 2 Meter Elastik og 1 Rulle hvid Traad. Nu er Kakaoen til din Fødselsdag sikret. Han har jo ogsaa købt baade til sin Moder og Edel (hans svigerinde).*

Ja, det er uforståeligt i vore dage, at man næsten kunne falde i svime over en rulle sytråd og 2 m. elastik.

Kaffe var rationeret til ind i 50'erne, tror jeg, så mor og far var lykkelige over, at vi nu var så store, at vi også fik kaffemærker, som de kunne udnytte. Der kunne ikke være tale om, at vi fik del i dette gode, og resultatet er da også blevet, at vi aldrig har drukket kaffe, med mindre vi ikke er blevet budt andet. Ingen af os har nogensinde lavet så meget som én kop kaffe til sig selv.

Et vildspor

Af Karna Hansen

Jeg var så småt begyndt at forske i min mands slægt og havde udarbejdet ovenstående anetavle. En dag blev jeg kontaktet af en fra Pouls slægt, som inviterede mig med i et familietræ oprettet på hjemmesiden geni.com. Det accepterede jeg og gik i gang med at finde tætte så vel som meget fjerne slægtninge og relationer til slægten. Det var meget spændende, for jeg fandt relationer til mange kendte personer, bl.a. Søren Kirkegaard og derigennem til vores forenings formand Kit Bisgård. Jeg fik kontakt til flere slægtsforskere rundt omkring her i landet og i udlandet og havde en livlig og interessant korrespondance med flere af dem. (I min egen slægt fandt jeg relationer tilbage til Gorm den Gamle, uægte børn af Frederik 2., Christian 4. og greven på Tranekær).

Så langt, så godt. De relationer jeg fandt, knyttede sig mest til Pouls farfars slægt i Engestofte sogn i Maribo amt. Jeg kunne imidlertid ikke finde ham i folketællingen 1890 for Engestofte sogn, men jeg fandt en familie i Saksøbing landdistrikt, som stemte overens med mine data om Pouls far og farmor, men Ak! Godt nok hed faderen Hans Hansen, det var bare ikke den Hans Hansen, jeg hidtil havde troet var Pouls farfar. Der var nu mange tråde, der skulle udredes.

Pouls rigtige farfar Hans Hansen var født i Slemminge som søn af Karen Hansdatter og udlagt barnefader Niels Hansen. Hvem disse personer er, ved jeg endnu ikke noget om. I FT 1890 er Hans Hansen anført som Hans Hansen Svenne. Ved hans død bor han Mellemmarksvej i Rørbæk, og han kaldes nu Hans Hansen Kamper. I min først uarbejdede anetavle forekommer navnet Kamper (Camper), så kan der være en forbindelse til den slægt?

Pouls farmor Ane Jørgensdatters mor Birthe Christensdatter dør i 1893, og hendes fader Jørgen Nielsen havde tidligere været gift med Maren Jørgensdatter, der døde i 1844. Hendes broder Rasmus Jørgensen var gift med Karen Hansdatter, datter af Hans Simonsen og Johanne Samuelsdatter, der var barnebarn af Christen Christensen, nr. 72 i ovenstående anetavle. Der er således, om ikke slægtsskab så dog

en relation til Engestofte-slægten, dog ikke gennem farfaderens med farmoderens slægt.

1. **Poul Frederik Hansen**, * 18 sep 1928 i Stubberup i Herritslev Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 15 feb 2009 i Roskilde, begravet 23 feb 2009 i Sct. Jørgensbjerg Kirke, Roskilde.

Forældre

2. **Jørgen Peder Hansen**, * 29 apr 1881 i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 1 apr 1960 i Rørbæk, Saksøbing Landsogn, Musse Herred, Maribo Amt, begravet 1960 i Saksøbing.
3. **Marie Jensine Nielsen**, * 28 jun 1896 i Nørre Vedby Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, † sep 1966 i Rørbæk Alderdomshjem, Saksøbing Landsogn, Musse Herred, Maribo Amt, begravet sep 1966 i Saksøbing Kirke.

Bedsteforældre

4. **Hans Hansen**, * 26 sep 1847 i Skovby, Engestofte sogn, Musse herred, Maribo amt.
5. **Ane Jørgensdatter**, * 13 jan 1850 i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 1 jul 1914 på Saksøbing Sygehus, Saksøbing, begravet 4 jul 1914 i Saksøbing.
6. **Niels Peder Nielsen**, * 11 nov 1866 i Nørre Vedby Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt.
7. **Maren Kirstine Jørgensen**, * 28 apr 1862 i Ravnsø i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt.

Oldeforældre

8. **Hans Hansen**, * 30 apr 1821 i Olstrup i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 30 aug 1905 i Engestofte, begravet 4 sep 1905 i Engestofte.
9. **Bodil Christensdatter**, * 29 feb 1824 i Skovby i Engestofte Sogn,

- Musse Herred, Maribo Amt, † 20 aug 1893 i Engestofte, begravet 24 aug 1893 i Engestofte.
10. **Jørgen Nielsen**, * 31 jan 1800 i Vester Ulslev sogn, Musse herred, Maribo amt, † 2 apr 1869 i Engestofte, begravet 9 apr 1869 i Engestofte.
 11. **Birthe Christensdatter**, * 5 mar 1816 i Sløsse, Vester Ulslev sogn, Musse herred, Maribo amt, † 25 mar 1893 på Engestofte Hospital, Engestofte sogn, begravet 1 apr 1893 i Engestofte
 12. **Johannes Nielsen**, * 24 sep 1816 i Nørre Vedby Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, † 8 okt 1881 i Nr. Vedby, begravet 14 okt 1881 i Nr. Vedby Kirke.
 13. **Karen Jørgensdatter**, * 18 feb 1827 i Gundslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt.
 14. **Jens Jørgensen**, * 16 dec 1824 i Bondens Nakke i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, † 30 maj 1892 i Nørre Alslev, begravet 3 jun 1892 i Nørre Alslev.
 15. **Bodil Jørgensdatter**, * 26 dec 1823 i Ravnsø i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, † 18 jan 1901 i Ravnsø, begravet 23 jan 1901 i Nørre Alslev.

Tipoldeforældre

16. **Hans Jacobsen**, * 1788 i Ll. Slemminge, Slemminge/Fjelde sogn, Musse herred, Maribo amt, † 22 mar 1839 i Olstrup i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, begravet 27 mar 1839 i Engestofte Kirke.
17. **Ane Magrethe Christensdatter**, * 1793 i Olstrup i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 3 jan 1827 i Olstrup, begravet 26 jan 1827 i Engestofte Kirke.
18. **Christen Samuelsen**, * 24 maj 1789 i Skovby i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 17 apr 1851 i Skovby, begravet 25 apr 1851 i Engestofte Kirke.
19. **Marie Pedersdatter**, * 1785 i Fjelde i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 3 sep 1870 i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, begravet 9 sep 1870 i Engestofte Kirke.

20. **Niels Mortensen**, * 1776 i Sløsse, Vester Ulslev sogn, Musse herred, Maribo amt.
21. **Maren Jørgensdatter**, * 1771.
22. **Christen Pedersen**.
23. **Anne Jensdatter**, * 1778, † 31 maj 1833 i Sløsse, Vester Ulslev sogn, Musse herred, Maribo amt, begravet 8 jun 1833 i Vester Ulslev Kirke.
24. **Niels Andersen Oreboe**, * 22 mar 1776 i Nørre Vedby Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, † 26 mar 1824 i Nørre Vedby, begravet 28 mar 1824 i Nr. Vedby Kirke.
25. **Anne Johannesdatter**.
26. **Jørgen Hansen**, * 1787 i Gundslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt.
27. **Else Andersdatter**, * 1800.
28. **Jørgen Frederiksen**, * 18 sep 1796 i Skjerne, Gundslev sogn, Falster nørre herred, Maribo amt, † 9 nov 1875 i Bondens Nakke i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, begravet 15 nov 1875 i Nørre Alslev Kirke.
29. **Ane Rasmusdatter**, * 19 sep 1800 i Bondens Nakke i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, † 30 nov 1870 i Bondens Nakke, begravet 6 dec 1870 i Nørre Alslev Kirke
30. **Jørgen Pedersen Hovmand**, * 21 jan 1798 i Ravnsø i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, † 13 nov 1849 i Ravnsø, begravet 17 nov 1849 i Nørre Alslev Kirke.
31. **Kirsten Sørensdatter**, * 1802 i Nr. Kirkeby sogn, Falster nørre herred, Maribo amt.

Tip-tip-oldeforældre

32. **Jacob Christensen Hølse**, * 1752 i Ll. Slemminge, Slemminge/ Fjelde sogn, Musse herred, Maribo amt, † 26 feb 1825 i Ll. Slemminge, begravet 2 mar 1825 i Slemminge.
33. **Sidsel Hansdatter**, * 1 jan 1761 i Kartofter i Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 23 jan 1830 i Slemminge.
34. **Christen Hansen**, * 1754, † 16 sep 1831 i Olstrup i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, begravet 23 sep 1831 i Engestofte Kirke.

35. **Dorthe Pedersdatter**, * OMK 1752, † 16 nov 1816 i Olstrup i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, begravet 23 nov 1816 i Engestofte Kirke.
36. **Samuel Christensen**, * 1747 i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 1 jan 1820 i Skovby i Engestofte Sogn, begravet 7 jan 1820 i Engestofte Kirke.
37. **Karen Jørgensdatter**, * 1759, † 1812 i Skovby i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, begravet 21 apr 1812 i Engestofte Kirke.
38. **Peder Rasmussen**.
39. **Johanne Nielsdatter**.
40. **Morten Jørgensen**, * 1739 i Sløsse, Vester Ulslev sogn, Musse herred, Maribo amt.
41. **Karen Nielsdatter**, * 1746.
44. **Jørgen Pedersen**.
48. **Anders Hansen Spurre**.
50. **Johannes Pedersen**.
52. **Hans Jørgensen Stub**.
53. **Anna**.
54. **Anders Simonsen Møller**.
56. **Frederik Rasmussen**, * 1750.
57. **Maren Nielsdatter**, * 1762.
58. **Rasmus Hansen**, * 1764 i Nørre Alslev sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt, † 11 aug 1831 i Bondens Nakke i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, begravet 14 aug 1831 i Nørre Alslev Kirke.
59. **Maren Jensdatter**, * 1768, † 1 nov 1851 i Bondens Nakke i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, begravet 7 nov 1851 i Nr. Alslev Kirke.
60. **Peder Michelsen**, * 1769, † 21 sep 1835 i Ravnsø i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt, begravet 25 sep 1835 i Nr. Alslev Kirke.
61. **Bodil Nielsdatter**, * 20 nov 1778 i Ravnsø i Nørre Alslev Sogn, Falster Nørre Herred, Maribo Amt.
62. **Søren Michelsen**.
63. **Johanne Jensdatter**.

Tip-3-oldeforældre

64. **Christen Jacobsen Hølse**, * 1 jan 1720 i Slemminge i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 13 feb 1789 i Ll. Slemminge, begravet 1789 i Slemminge
65. **Maren Larsdatter**, * 1714 i Kartoftø i Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 5 nov 1790 i Slemminge, begravet 1790 i Slemminge.
66. **Hans Christensen**, * 1733 i Udølpe, Slemminge/Fjelde, Musse, Maribo, † 24 mar 1767 i Kartoftø i Fjelde Sogn, begravet 1767 i Slemminge.
67. **Anna Knudsdatter**, * 1724 i Radsted sogn, Musse herred, Maribo amt.
72. **Christen Christensen**, * OMK 1695, † 1753 i Engestofte Sogn, Musse Herred, Maribo Amt.
73. **Anne Cathrine Andersdatter**, * OMK 1718, † 1766 i Slemminge i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt.
83. **Kirsten Rasmusdatter**, * 1703.
122. **Niels Jensen Kudsk**, * 1745.
123. **Maren Hansdatter**, * 1739.

Tip-4-oldeforældre

128. **Jacob Rasmussen Camper**, † 20 nov 1763 i Fjelde i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, begravet 1763 i Slemminge .
129. **Ellen Rasmusdatter**, † 30 jan 1737 i Fjelde i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, begravet 1737 i Slemminge.
130. **Laurids Eriksen**, † 1733 i Fjelde i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt.
131. **Kirsten Nielsdatter**, † 1751 i Fjelde i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt.
132. **Christen Hansen**, † 1736 i Udølpe i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt.
133. **Sidsel Pedersdatter**, * 1697 i Udølpe I Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, † 1761 i Udølpe.

134. **Knud Jensen Skaaning**, * 1687 i Radsted sogn, Musse herred, Maribo amt, † 1758 i Radsted sogn.
135. **Anne Pedersdatter**.

Tip-5-oldeforældre

266. **Peder Jensen**, † 1722 i Slemminge i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt.
267. **Karen Larsdatter**, † 1721 i Slemminge i Slemminge/Fjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt.
268. **Jens? Rasmussen? Skaaning?**, † 1723 i Radsted sogn, Musse herred, Maribo amt.
269. **Anne? Nielsdatter?**.

Vægter i Frederikssund Niels Hansen

Af Kirsten Printzlau

Isefjords-Posten 1893

En Bestilling som Natvægter er ledig og skal tiltrædes den 1ste Oktober d.A. Ansøgningen og denne Bestilling, der lønnes med 465 Kr. aarlig, foruden Uniformsfrakke hvert tredie Aar, indgives til undertegnede inden 6 September. Frederikssund Borgmesterkontor, den 31 August 1893

Frederikssund Byråds Forhandlingsprotokol og Byrådssager

1893, den 8. sept. Byrådsmøde. Nr 9. Den fungerende Vægter Niels Hansen valgte blandt de 4 ansøgere.

Til Frederikssund Byraad

Jeg undertegnede Tillader mig hermed at ansøge, Det Høitærede Byraad, om at have mig i velvillig erindring, ved Den nu forestaaende besættelse af Pladsen som Nattevægter i Frederikssund, Da jeg nu har prøvet, Pladsen i 2 Maaneder og er særdeles tilfreds med denne Plads.

Frederikssund den 5 september 1893

Ærbødigst Niels Hansen

--

Da Arbejdsmand Niels Hansen har arbejdet hos mig Undertejnede af og til i 6 aar tør jeg tillade mig at anbefale ham som tro og ædruelig til forsættelse af Natvægterposten.

Frederikssund den 2/9 93

N C Olsen Bager

--

Forannævnte Niels Hansen har tjent mig i 1½ aar og i den Tid været flink til sin Gjerning, ligesom ogsaa ædruelig, tro og paalidelig og kan saaledes anbefales han til den ansøgte plads

Wilh Bendahl

1897, den 21. oktober. Byrådsmøde. Nr 11. Andragende fra vægterne om lønninge forhøjelse.

Til Byraadet

Undertegnede Vægtere tillader sig herved at Andrage det ærede Byraad om at bevillige os et Lønningstillæg.

Ærbødigst N Hansen P Simonssen

2de behandling den 30. oktober. For året 1898, Rets og Politivæsen. Der er bevilget personlige tillæg til vægter Simonsen på 100 kr. og til N. Hansen på 50 kr.

Frederikssund den 11/2 1902

Til Bogermæster Nielsen

Undertegnede Vægter, tillader mig herved at frasige vægterbestillingen til første Maj 1902

P Simonsen.

Vægterlønnen udgjør 465 Kr. Simonsen har desuden i nogle aar oppebaaret et personligt tillæg af 100 kr. (rebslager Peder Simonsen ansat 1. januar 1885)

1902, 10. april. Byrådsmøde. Vælges Hede Nielsen som ny vægter blandt 10 ansøgere.

1902, 11. december. Byrådsmøde. Nr 7. Andragende fra vægterne om Lønforhøjelse. Udsættes anmoder Gasværket om, at fremkomme med forslag om en ny ordning, med hensyn til pasning af gadelygterne.

1894, 14. august. Byrådsmøde. Nr 3. Skrivelse fra økonomiudv. angaaende bemyndigelse til at anskaffe vægterkapper. Den forlangte bemyndigelse meddeltes udvalget.

1897, 6. august. Byrådsmøde. Da det indeværende sommer er 3 aar siden, at byens tvende vægtere fik nye kapper, tillader udvalget sig at andrage om bemyndigelse til anskaffelse af 2 kapper, omtrent til samme pris som forrige gang, da den androg 85 kr. 45 øre.

1900, 2. november. (Kassebog for udgifter 1899 - 1930). Skrædder H P Nielsen for 2 vægter kapper og huer 133.57

Til Byraadet i Frederikssund

Herved ansøger vi det høistærede Byraad om at tage under Overveielse om at vi maa ophører med Afsyngning af Vægterversene. Ofte i Storm og Uveir eller naar vi ere blevne forkjælede er det meget besværligt for os at synge. Vore timelige Runder ere siden vor Instruks traadte i Kraft d. 1st Januar 1886 bleven dobbelt saa lange. Naar letsindige Mennesker ere i Humør til at gjøre Optøjer har vi Erfaring af at dette især skeer, naar vi i vor Runde, syngende advisere disse om vor komme. Den høistærede Politimester og Byraadet ville indrømme os at dette mange Tilfælder er uheldigt. Vi avertere Urostifterne og eventuelle Indbrudstyyve naar vi kommer til stede og naar disse kunne vente vort Komme. Haabende paa at vor Ærbødee Anmodning maa komme i Betragtning. Undertegner vi os Ærbødigst, Frederikssund d. 4. December 1901

N Hansen

P Simonsen

1901. Byrådsmøde, den 12. december. Henlægges sagen.

I øvrigt slap de ikke for at synge. Gjorde de ikke det, maatte man finde en anden metode til at kontrollere, at de gik rundt og patruljerede, i stedet for at ligge og sove i en port.

1903, 25. juli. Byrådsmøde. Der er 22 ansøgere til stillingen som skolebetjent (som han ikke får).

Undertegnede Vægter hersteds tillader sig herved ærbødigst om at ansøge det høje Byraad om at maatte komme i Betragtning ved besættelsen af den ved den nye Kommuneskole averterede Skolebetjent og fyrbøder Plads. Samtid maa jeg ærbødigst tilføje at den attresede Stilling fuldtud vil kunne udfyldes i forening med min nuværende Bestilling som Vægter. 6. Juli 1903 Ærbødigst N Hansen Vægter

1903, 12. november, Byrådsmøde. Nr. 13. Byfogden meddelte at han havde opsagt vægterne til fratrædelse den 1. februar 1904.

Isefjords-Posten, den 14. november, fra byrådsmødet:

Gasværksudvalget indstillet, at der prøves en ny ordning med hensyn til pasning og tænding af gadelygterne, hvilket hidtil er bleven besørget af vægterne. De har ikke gjort dette til udvalgets tilfredshed, og da

udvalget ønskede at instruere dem, nægtede de at give møde, hvorfor vi sagde dem op. Udvalget beklager meget, at vægterne bar sig ad, som de gjorde. De har ikke passet deres sager, som de skulde, de har pudset daarligt, tændt 3 kvarter til 1 time for sent og ladet det besørge af smaa drenge, hvorved der er gaaet mange net i løbet. Vi havde ønsket i al elskværdighed at instruere dem om, hvorledes de skulde bære sig ad.

1903, 29. december afholdtes ekstraordinært byrådsmøde. Spørgsmål: afløsning af Vægtere med Natbetjente. Indstillinger er således:
Da de nuværende Vægtere ere opsagte til fratrædelse til 1. Februar førstk. og da byraadet har bestemt at pasningen af Gadelygterne ikke fra ovennævnte Tidspunkt mere skal være forbunden med Vægterbestillingen, har undertegnede udvalg ifølge Byraades anmodning taget under overveielse om ikke Vægterne bør afløses af Politi. I flere Kjøbstæder har Vægternes funktion i mange aar været afløst af Natpoliti og erkjendes maa det, at hele institutionen er forældet og at Vægterne, der i reglen ere udgaaede fra Arbeidsmands klassen ikke kan have den Autoritet, som maa kunne fordres hos Ordens haandhæverne. Det vil formentlig ogsaa være umuligt at erholde Vægtere for den nuværende Vægterløn der er 465 Kr. Aarlig foruden fri Uniform. Udvalget formener derfor at burde tilraade Byraadet at ansætte Politibejente til Patrollering om natten i stedet for at besætte Vægterpladserne.

Det var vægternes primære opgave at holde ro og orden i byens gader om natten.

Isefjords -Posten den 15 november 1893: Overfald paa en Vægter.
En her i byen tidligere straffet person, gjorde sig forleden nat i den grad skyldig i gadeorden, at han ved sin støjen vækkede flere af byens beboere. Vægterne, der var tilstede, opfordrede ham til at forholde sig rolig, hvilket han dog nægtede at efterkomme; han opførte sig bogstavelig som en rasende, idet han, foruden at udskjælde Vægteren og true denne med prygl, bandede og slog i stenbroen med knyttede næver. Sluttelig sprang han ind paa vægteren, og hvis ikke denne, i samme øjeblik havde faaet assistance, vilde urostifteren formentlig have pryglet løs paa ham, det passerede er anmeldt til politiet, og den omtalte person vil formentlig ikke slippe saa ganske let fra denne historie.

22. December 1893. Byens to Vægtere blev forleden nat overfaldne af to karle fra Ølstykke, og navnlig fik den ene vægter flere slemme knubs. Voldsmændene, der blev anholdt, har maatte betale 75 Kr og 25 Kr i Mulkt, saa de holde sig nok foreløbig borte fra Frederikssund.

Frederikssunds Byfoged: Breve og Journaliseret sager 1903

Der er kun gemt få udvalgte år.

Rapport:

Frederikssund Politikontor.

Fredagen den 22. Maj 1903.

Vægter Hede Nielsen har idag anmeldt, at da har sidste Nat Kl 12½ henstod paa Gaden ved Hjørnet af Østergade og Jernbanegade, blev han pludselig opmærksom paa, at der blev raabt og støjet op henne paa Gaden omkring ved Gjæstgiver Andreas Jørgensen Beværtning i Jernbanegade, anmeld der kunde høre, at der var mange der støjede, begav sig i den tro, at hans Kollega Vægter N. Hansen stod ene overfor de mange, derpaa hen til Stedet for eventuelt at yde ham Assistance, hvis det skulde udarte til Slagsmaal eller Ign. Da Comp kom der hen, viste det sig, at Vægter N. Hansen ikke var der tilstede, hvorfor han selv har at bringe Ro og Orden, opfordrede de Paagjældende til at passere Gaden og gaa hver til sit, hvilket de ogsaa omsider efterkom, dog først efter, at Comp i ca 1 Time havde gaaet paa Gaden og passet paa de Paagjældende for at det ikke skulde udarte til Slagsmaal, da de vedblivende forfulgte hinanden ad Gaden for tilsynladende at yppe Klammeri med hverandre. Anmeld forklarer, at de 3 Personer han traf støjende paa Gaden vare Haandværkssvende herfra Byen; medens de andre Personer de vare blevne uvenner med vare Tjenestekarle formentlige ikke langt herfra Byen.

I Henhold til foranstaaende Anmeldelse har jeg idag søgt Oplysning om Gjerningsmændene og har da ved at afhører Tjenestekarl Ludvig Rugaard heraf Byen tilvejebragt følgende Oplysninger om det passerede. (Herefter kommer beskrivelse af hvem der har deltaget og deres udsagn)

Niels Hansen er født 26. september 1861 i Næsby, Thybjerg herred. Hans mor Kirsten Christiansdatter var datter af Johanne, slaven Christen Poulsens hustrue (som jeg har skrevet om i Årsskrift 2009), gift i 1852

med Hans Christoffersen fra Glumsø, som blev daglejer og indsidder i Næsby. Niels havde en halvsøster, Karen Marie, og seks helsøskende, Maren Sophie, Johanne Margrethe, Hans Christian og Christoffer, som var ældre end ham og de yngre, Ane Kirstine og Marie.

Næsby Skole Dagbog og Karakterprotokol:

Heraf fremgår det at Niels starter maj 1870 i yngste klasse, men han er meget fraværende frem til oktober 1872 hvor hans yngre søster Ane Kirstine starter i skole, det første år er han 43 dage i skole, 57 dage syg og fraværende med grund 3 dage, hans andre søskende er næsten aldrig fraværende og klarer sig godt i skolen. Johanne er dog udeblevet fra skolen p.g.a. moderens sygdom den 7., 9., 11. og 14. januar i 1868 (Søsteren Marie er født den 6. januar).

Den 7. oktober 1872 afholdes eksamen for yngste klasse. Det er en fælles bedømmelse. I religion er læst fortællinger af det gamle Testamente. Børnene har svaret flinkt, læringen god, regning og skrivning uprøvelig. Sangen meget god. Gymnastikøvelse på pladsen og gået tilfredsstillende.

Derefter kommer han i øverste klasse og han ligger helt i bunden. Maj 1874 er han i tjenesteklassen (hvor nogle af de store børn om sommeren kun har få skoledage), og han tjener i Næsby hos gaardmand Rasmus Johansen.

Eksamen oktober 1874: »Gymastikken maatte prøves i skolestuen paa grund af det slette føn, sangen var meget god.«

Eksamen 26 April 1875: »Pigerne er flinke, men drengene er de mange, der kun ere ringe begavet og klassen vil derfor næppe nogen sinde blive gennemgaaende flink, de prøvedes i Geografi, Fæderlandshistorie og retsskrivning. I Historien blev svaret godt. Sangen var god. Gymnastik øvedes paa Pladsen og var ret tilfredsstillende.«

Maj 1875 er han i Tjenesteklassen og tjener Gaardbestyrer P Rasmussen den 28. September bliver Niels Udskrevet Karakter Rel: g Læs: tg Sk: tg Reg: tg

3. oktober 1875 konfirmeres han i Næsby Kirke. Dom Kundskaber: tg opførsel: mg

Lægdsrullen 1879 2.u.kreds Lægds 134 Næsby får han i 1885 Utpas (utjenstdygtighedspas)

Frederikssunds Byfoged Pasprotokol

1885, April 9. Hansen, Niels: karl, født: Næsby 6/9 61.

Kommer hvorfra: Bavelse - Hvortil afgaaet: 1/5 1886 Græse

I Græse Kirke den 17. april 1886 bliver han gift med Pige Caroline Kristine Larsen, født 9. oktober 1861 i Sigerslev Vester. Hun har en datter, Emma, født 1883. Carolines fader, skrædder Lars Larsen, er død i 1885 efter et par års sygdom. Hendes moder, Thora Wilhelmine Merkel, flytter til Frederikssund et par år efter mandens død og dør først i 1919, 85 år gammel.

Deres første datter, Laura Kirstine, bliver født den 9. november 1886 i Frederikssund, men de har den store sorg at hun dør 2 år gammel - af tuberkulose ifølge dødsattesten den 8. januar 1889. Kort efter, den 29. januar 1889, bliver min farmor, Laura Kirstine, født. Ved Folketælling 1. februar 1890 bor de Kirkegade i Frederikssund, derefter er familie en kort tid i København, men er tilbage igen i Frederikssund den 19/10 1890 (ifølge en Mandtalslisten i 1898). Her får de børnene Hans Marius Kristoffer, d. 14/5 1891, Juliane Kirstine, d. 20/6 1894, Thora Wilhelmine Marie Magdalene, d. 22/7 1897, Laurits Emanuel, d. 13/6 1900 og Gunild Ingerlise, d. 14/5 1903.

Frederikssund Købstadskommune: Protokol, Fattigvæsenet

Arbejdsmand N. Hansen (1892, 32 kr. 85 kr. og 1893 40 kr. 11 kr.), nu vægter, tilbagebetalt i 1892.

1900, 1. januar køber familien hus på Gasværksvej. Indtil da har de boet til leje flere stede i byen.

Frederikssund byfoged: Skøde og panteprotokol (uddrag):

20. marts 1900. *Skødes og overdrages til vægter Niels Hansen Ejendom Matr. Nr. 142 Hartkorn, 1 alb, med bygninger med mur- og nagelfast tilbehør, 6 kakkelovne og 4 komfurer indbefattet. (1). Ejendommen er tiltraadt den 1. januar. (2). Køberen skal betale 2982 kr. 55 øre (3). Har betalt kontant 500 kr. (4). Kjøberen skal derhos yde mig Lars Peder Mortensen og min hustruue fribolig, i den i husets vestre ende indrettet Kvistlejlighed, bestaaende af et værelse med Kakkelovn og køkken med komfur, samt brændselsrum ved lejligheden mod nord. Vi skulle derhos have ret til fælleds med husets øvrige beboere at benytte ejendommens*

brønd, vaskehus og retirade og ret til at tørre tøj i haven paa det sted som ejeren anviser os. Det bemærkes, at opgangen til lejligheden er fælles med naboejligheden. Vedligeholdelsen af lejligheden besørges og bekostes af os.

Frederikssunds Branddirektorat Købstadernes almindelige brandforsikring:

År 1907, den 22. august. By Mart nr. 142 (uddrag): *a. Stuehus Ø og V 6 fag Vester gavl fælles med Naboejendommen. Indrettet til 4 værelser med 2 Kjøkkener og en gang, trappe til loftet. Paa loftet er indrettet en leilighed b. Sidehus i øst 8 fag, indrettet til vaskehus med stenguld, 2 tørvehuse i bygningen c. Latrinhus bygget op til b nord for samme d. Brønd redskaber e. Gødninggrube af mur med dække f. Tilbygning til nordre ende af b bruges til Høsehus g. Sidehus i vest af beton bruges til Høsehus.*

Horns Herred Skøde og Panteprotokol:

Den 11. januar 1910:

Undertegnede Afbygger af Østby sælger til Hr Vægter Niels Hansen af Frederikssund, ejendom Matr 4b og 4g af Østby, Selsø sogn Hartkorn 3sk 1alb 1½ alb med Bygninger og den værende besætning 2 køer, 2 stk ungvæg, 3 svin og 16 høns, samt maskiner og redskaber, inventar og afgrøde. (Afbyggeren har købt huset i Frederikssund)

Efter et år flytter de tilbage til Frederikssund, hvor de derefter bor til leje. Ved folketællingen 1911 bor de Kalvøen Matr. 167, ejer Gæstgiver Ludvigsen. Der er 6 familier i huset.

Ligningsliste 1912/13: Matr. 179 Kalvøen: Niels Hansen, Arbejdsmand, børn 2, anslaaet indk. 700 kr, fradrag for børn 105 kr., og indkomsten nedsat 350 kr. skattepligtig 245 kr., skal betale 17 kr. 15 øre.

Folketælling 1916: Lundevej Matr. 237a, 1. sal sidehus, Hansen, Niels, arbejdsmand hos trælast H. R. Lange. Indkomst 800 kr., formue 0 kr. med Marie, datter tj.-pige, Ingelise, datter, og Agnete, datterdatter.

Folketælling 1921: Møllevej, Matr. 233b st. tv. Niels Hansen, Arbejdsmand hos P. Holten Lange, og Karoline, husmoder, Laurits Hansen, d. 13/6 1900, Gaver, og Elise Agnethe Hansen, født d. 12/7 1913.

Folketælling 1925: Møllevej mart 233 st.tv. Niels Hansen forh. Vægter Arbejdsmand og Karoline Alderdoms understøttelse og Agnethe Hansen .

Den 28. marts 1927 dør Caroline på Møllebakken af åreforkalkning og ledegigt. Hun har været syg et par år og bliver begravet på Frederikssunds kirkegård d. 3. april.

Frederikssund Ret:

Anmeldt af enkemanden fhv. vægter Niels Hansen, som opgiver at afdødes efterladenskaber ikke overstiger begravelsesudgifterne, som han afholder og for hvilke, han begærer sig afdødes bo udlagt.

Niels Hansen dør d. 4. juni 1936 og bliver begavet d. 7. juni på Frederikssunds kirkegård.

Sundhedstyrelsen: Dødsattest: *Niels Hansen enkemand fhv. Vægter aldersrentenyder død 4 Juni 1936 kl: 13½ på " De gamles hjem" Ved kirken i Frederikssund, af Desimineret Sclerose ved Hjertelammelse.*

Min farmor får brev fra hans søster, Stine, i Michigan:

Grayling, 26. August 1936

Kjære Laura

har modtaget dit Brev og ser deraf at min Broder er død, det er jo haardt og skulde lide saa længe.

Frederikssunds Ret, d. 5/6 1936. Anmeldt af Fru Emma Olsen, Frederikssund. Niels Hansen, De Gamles Hjem, død 4/6, 74 år. Enkemand, fhv. Vægter. Søn: Slagteriarbejder Laurits Hansen. Efterlader intet.

Niels Hansen var min farmors far. Min faster, Inger, har i 1978 fortalt om min farmors hjem: »Laura er født og opvokset op i Frederikssund, hvor hendes far Niels Hansen var arbejdsmand og vægter, han havde været ufaglært rangere på banen, men faster kan kun huske, at han var ansat ved Langes tømmerhandel. Da børnene var små, kom han hjem om morgenen, med wienerbrød til dem, som de fik på sengen. Når deres mor så gjorde vrøvl, sagde han bare, at de var så glad for det. Det var et solidt og ordentligt hjem, hvor der madmæssigt aldrig manglede noget, de holdt gris, havde en tønde med sild og kartofler til vinteren,

men juletræ og gaver var der ikke meget af. Det var hendes mor, som uden klø opdrog børneflokket på seks, men hun havde gigtfeber og var tit syg. Så kom deres bedstemor og passede huset. Bedstemoderen var også med Niels ude og tænde gadelygter. Laura var meget dygtig i skolen, og som 12 årig skrev hun huslejekvitteringerne til lejerne i deres hus på Gasværksvej. Efter de solgte huset 1909, købte de et husmandssted mellem Østby og Skullelev, ved siden af Olavs Kilde. Men efter et år flyttede de tilbage til Frederikssund, hvor de lejede sig ind. Til sidst boede de til leje ved siden af Jernbane kroen, i nærheden af den gamle banegård. De havde to små stuer, så vi spiste frokosten uden for og bagefter legede vi på engen ved åen, hvor der var løse heste og køer, mens alle mændene lagde sig i græsset og sov.

Julianes datter Agnete, som hun fik som 17-årig, uden for ægteskab, voksede op hos vores bedsteforældre, som hun kaldte mor og far. Bedste kunne ikke rigtig styre hende, så da hun som 12-årig ikke kom hjem, fik hun klø af bedstefar, men ellers var hun meget forkælet. Bedstefar var meget glad for bedstemor og holdt meget til i hjemmet. Efter bedstemors død, ved Agnetes konfirmation, så jeg ham stå ved hendes billede og græde. Bedstefar var høj og knoklet, en glad mand, der kunne lide selskab, som vi til fester fik til at synge vægtersangen.

Emma var ikke glad for bedstefar. Hun syntes han foretrak mor og han kom ikke hos hende i Frederikssund, efter han blev enkemand. Juleaften ved 5-6 tiden, kom han altid uanmeldt til Roskilde hos os, så jeg måtte altid strikke et par sorte strømper færdig til ham. Han gav os penge "sådan var han." Til en jul læste han på et julekort, at familien var inviteret til julefrokost hos vores farbroder, så fik han Knud, min yngste broder, til at følge ham derhen, hvorefter de sendte bud efter os. Det passede ikke lige mor, men hendes far var jo glad for selskab. Da han var kommet på alderdomshjem, og vi tog op og besøgte ham, havde mor altid frokost med, som vi spiste med ham i hans stuen - han var glad for mad. Bagefter gik vi med ham på kirkegården, hvor Alfred, Knud og far hjalp ham, da det var galt med det ene ben.«

Årsberetning 2010-2011

Tirsdag den 13. april

Vores foredragsholder var Ulrich Klug, som jeg kender fra 1984, hvor vi begge begyndte vore slægtsstudier på Rigsarkivet og var der næsten hver lørdag. Han gik vist i l.g på det tidspunkt.

Vi hørte om skifter, og sidste afdeling brugte han på at fortælle om sin egen families skifter. Som sædvanlig holdt han et både meget vidende og meget morsomt foredrag. Jeg havde mailet til ham, at vi nok ville være mellem 15 og 20, men vi var 31!!, hvilket i høj grad er rekord.

Tirsdag den 4. maj

Vi havde generalforsamling, og den gik ganske glat. Bagefter var der som altid uddeling af vores årsskrift, og de, der havde skrevet en artikel i det, fortalte om artiklen.

Tirsdag den 7. september

Erik Kann, vores foredragsholder, var allerede i gang med at stille op til foredraget, før vi kom. Han havde vogtet over vores borde og stole, idet en anden gruppe ville til at hugge dem til deres rum. Der kom så mange, at Flemming og Niels-Bjarne var ude og hente flere borde. Vi blev 26. Det var som altid med Erik Kann en vældig god aften. Han talte om, hvad man kunne bruge skattelister til, og det var i sandhed ikke så lidt. Det meste skal dog findes i Landsarkiverne, så hvis jeg f.eks. skulle bruge noget, skulle jeg til Viborg. Erik er jo vores gode gamle bekendte. Han har en helt enorm viden, som han øste ud af i rigt mål. Vi kom ind på utallige former for skattebetaling, og alle steder kan en slægtsforsker hente meget om sin slægt, så det var en givtig aften.

Tirsdag den 12. oktober

Vores foredragsholder var allerede i gang med at rigge til, da vi kom. Han hedder Hans Peter Poulsen og talte om udvandring, og hvor man kan finde noget om det. Første afdeling var ren historie, hvad jeg personligt altid er glad for at høre. Langt de fleste danskere udvandrede til USA, en del til Argentina og ellers lidt rundt omkring i verden. Det var især et stort befolkningsoverskud og landbrugskrisen, der begyndte

ca. 1875, der fik danskere i hobetal til at udvandre. Krisen skyldtes især, at Amerika begyndte at sælge korn i Europa. I anden afdeling fik vi noget at vide om, hvordan man kunne finde frem til eventuel familie, der var udvandret. Et fint og oplysende foredrag.

Tirsdag den 9. november

Det blev ved at vrimle ind med medlemmer og en del ikke-medlemmer, så vi til sidst var 35!! Det har vi aldrig været før, men emnet var også meget relevant, nemlig hvad man kunne få ud af at se på skifter og dødsattester. Foredragsholderen hed Michael Dupont og var arkivar ved Landsarkivet for Sjælland mv. Vi fik vældig mange anvisninger på, hvordan man kunne finde frem til det rette materiale på dette landsarkiv. Folk kunne spørge undervejs i foredraget. Han holdt os alle i ånde med al sin viden.

Tirsdag den 7. december

Vi havde vores sædvanlige julemøde. Karna havde som altid bagt æbleskiver i ca. 3 timer. Ole tog sig af gløggen. Vi var 15 og havde det meget hyggeligt med masser af snak, hvad netop et julemøde egner sig til.

Tirsdag den 11. januar

Jeg regnede med, at der kom en masse mennesker, for det gjorde der sidste år, men det var noget mere beskedent i år. Det var jo vores egen aften, og snakken gik livligt ved de mange borde.

Ole fortalte først om en familie fra 1700-tallet, han havde fundet. Der døde alle familiemedlemmer i løbet af nogle dage, bortset fra en svigersøn og hans lille dreng. Ingen forklaring og ikke andre mærkelige dødsfald i tiden deromkring i sognet. Derefter snakkede vi mest i små grupper. Det gik som sædvanligt vældig godt med snakken, og af og til hørte vi alle på en enkelt, der havde spændende ting at berette. En hyggelig aften, hvor alle kunne komme til orde i deres lille gruppe.

Tirsdag den 8. februar

Mødet handlede om Englandskrigene med udgangspunkt i Slaget på Rheden. Magne Lund, vores foredragsholder, vidste alt om

Englandskrigene og fortalte meget medlevende om dem. Det var imidlertid egentlig ikke hovedemnet, idet han berettede om mange af de deltagende sømænd, og hvor man kunne finde noget om dem i arkivalierne. Det meste var helt ny viden for mig. Der var skrevet meget detaljeret om faldne og sårede i diverse protokoller, og de invaliderede samt enkerne fik pæne, livsvarige pensioner. Man kommanderede revl og krat til at fungere på skibene, således fortalte Magne Lund om en tresårig roskildenser, der nærmest var blevet revet ud af sin seng om natten for at gøre tjeneste på et af skibene. Han var vist klejnsmed eller noget i den retning, så sømandskab forstod han sig ikke på. En udbytterig aften.

Tirsdag den 8. marts

Vores foredragsholder hed Steen Hansen og talte om kroer i ældre tid. Det gjorde han vældig godt. Han talte levende og uden manuskript, og vi så en masse billeder af gamle kroer. Vi kom også meget ind på Danmarkshistorien og udviklingen af vejene i landet i tidens løb. Det var dog ikke meget at sige om dem før enevælden, da det nok kun var hjulspor.

Tirsdag den 5. april

Vi skulle høre vores gamle kending, Ulrich Klug, tale om kriminelle aner. Der var en enorm tilstrømning. Vi var 31! Han gjorde det meget levende og interessant som altid. Ydermere fortalte han en masse om nogle meget tyvagtige individer blandt sine egne aner, der blev straffet helt urimelig hårdt efter vore dages begreber. Vi fik selvfølgelig at vide, hvor man kunne finde noget om vores egne eventuelle straffede personer. Vi var først færdige ca. kl. 23.

Vi havde en del bekymringer for nogle måneder siden, da pedellen sagde, at vi ikke længere kunne være på Kildegården, som skulle anvendes til andet. Heldigvis fik Flemming at vide fra højere sted, at vi nok skal få et lokale her. Pedellen har derimod fået sin afsked, og bridgeklubberne er sat på porten.

Vi er nu 86 medlemmer.

En stor tak til Jens V. Olsen for at bestyre hjemmesiden og til Martin Bang Dahl for at tage sig af arbejdet med at lave årsskriftet. Desuden til

Ole Sylvester-Nielsen for at bringe breve ud til medlemmerne, hvorved vi sparer mange penge i porto.

Især skal dog Karna Hansen takkes for sit umådelig store arbejde for vores forening næsten fra foreningens oprettelse for over 25 år siden. Hun har gjort et helt formidabelt arbejde som meget dygtig sekretær i utallige år. I mange år var hun sammen med Henning Kiilerich en fortrinlig redaktør af vores årsskrift. Hun har altid være uhyre omhyggelig i sit arbejde og har holdt øje med, at alt, hvad bestyrelsen skulle gøre, blev gjort rettidigt. Hun er mødt op til så godt som alle møder i de mange år og har også taget sin tøm her ved forberedelsen af møderne. Til vores julekomsammen har hun i utallige år bagt æbleskiver i timevis derhjemme. En enkelt gang har vi sågar holdt vores tirsdagsmøde i hendes hjem, da vi ikke kunne komme ind i vores normale lokale. Vi blev så prompte inviteret hjem til hende til mødet. For mig har det været dejligt at samarbejde med Karna, der ydermere af natur er et meget sødt og venligt menneske. Tusind tak, Karna, for din store indsats.

Bestyrelsen for Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Kit Bisgård, formand, Åstofte 14, Svogerslev, 4000 Roskilde,
tlf. 4638 3514.

E-mail: Bisgaard@RoskildeSlægt.dk

Flemming Molin, kasserer, Dronning Ingeborgs Vej 1,
4000 Roskilde, tlf. 4635 3118.

E-mail: Molin@RoskildeSlægt.dk

Karna Hansen, sekretær, Æblehaven 106 st.th., 4000 Roskilde,
tlf. 4636 1056.

E-mail: Karna@RoskildeSlægt.dk

Ole Sylvester-Nielsen, Skovlyst 75 A, Himmelev, 4000 Roskilde
tlf. 4675 3076.

E-mail: Ole.Sylvester@RoskildeSlægt.dk

Martin Bang Dahl, Stenkrogen 13, 1. tv., 4000 Roskilde
tlf. 4636 1488

E-mail: Martin@RoskildeSlægt.dk

Foreningens hjemmeside på Internettet:

<http://RoskildeSlægt.dk>



Herald

ISBN 978-87-988682-1-7

ISSN 0904-1417