



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Familierne Livbjerg/Bøvling

En nordvestjysk familiesaga



**Af Ellen Jensen Bøvling
og Henning Karlby**

2. Udgave 2020.

Indholdsfortegnelse

Indledning	5	33 Kirsten Jensdatter	100
Kirsten Bøvling Livbjergs forfædre	6	34 Knud Simonsen	101
04 Johannes Livbjerg Pedersen	7	35 Ane Jensdatter	102
05 Ellen Jensen Bøvling	9	40 Jens Peter Mortensen	105
06 Gunnar Lauritsen	11	41 Mette Marie Jensdatter	106
07 Inge Jensen	13	42 Søren Nielsen	109
08 Peder Christensen Pedersen	21	43 Christiane Jensdatter	112
09 Ane Nielsine Nielsen	24	44 Jens Andersen	113
10 Søren Jensen Bøvling	25	45 Kirsten Nielsdatter	114
11 Kirsten Jensen	33	46 Christen Andersen	115
12 Ole Lauritsen	39	47 Maren Mikkelsdatter	118
13 Annie Andrea Marie Nielsen	42	48 Lauritz Andersen	119
14 Peter Jensen	43	49 Karen Marie Nielsen	121
15 Anine Jensen	49	50 Ole Christensen	123
16 Christen Pedersen	51	51 a Anne Cathrine Nielsdatter	127
17 Ane Sicilia Jensen	54	51 b Inger Knudsdatter	129
18 Peter Christian Nielsen	55	51 c Maren Nielsen	130
19 Ane Marie Nielsen	58	52 Andreas Nielsen	131
20 Niels Øster Bøvling	59	53 Ane Marie Jensdatter	134
21 Karen Sørensen	70	54 Svenning Nielsen Kaastrup	135
22 Anders Jensen	73	55 Ane Jensdatter	139
23a Christiane Christensen	76	56 Nis Hansen Jensen	141
23b Karen Marie Pedersen	77	57a Anna Maria Hansen	144
24 Peder Christian Lauritzen	79	57b Marie Frederikke Møller	144
25 Inger Cathrine Olesen	82	60 Jens Christian Christensen	145
26 Anton Jensen Nielsen	83	61 Mette Marie Jensdatter	146
27 Dorthea Nielsen Kaastrup	86	62 Lauritz Andersen	147
28 Peter Jensen	87	63 Mette Marie Thomsen	151
29 Friederike Marie Emilie Lorenzen	91	72 Jens Grebsdahl	153
30 Peder Jensen	93	73 Anne eller Else Marie Madsdatter	153
31 Karen Laustsen	96	80 Morten Jensen Braagaard	155
32 Peder Christensen	97	81 Bennet	155

82 Jens Hald Povelsen	157
83 Karen Nielsdatter Sandmand	158
84 Niels Jensen Houllind	159
85 Anne Marie Sørensdatte	166
86 Jens Larsen Klinkby	167
87 Kirsten Pedersdatte	169
88 Anders Laursen	171
89 Kirstine Jensdatte	172
90 Niels Christiansen	173
91 Kierstine Madsdatte	177
92 Anders Nielsen	181
93 Maren Nielsdatte	184
94 Michel Pedersen Friis	185
95 Dorthe Nielsdatte	186
100a Christen Olesen	187
100b Niels Alrum Sylvestersen	189
101 Kirsten Holgersdatte	190
106 Jens Jensen Kulstrup	191
107 Mette Jørgensdatte	193
112 Peter Petersen	197
113 Marika Petersen	198
166 Niels Jensen Sandmand	199
170 Søren Gregersen Balleby	200
171 Bodil Simonsdatte	200
174 Peder Jensen Mullitsgaard	201
175 Maren Thoersdatte	202
180 Christian Pallesen	203
184 Niels Smed	205
186 Niels Laustsen	207
188 Peder Friis	209
190 Niels Bertelsen	211
191 Maren Pedersdatte	213
Specielle ord	215
Efterskrift	217

Indledning

Denne bog er blevet til på grundlag af et arbejde, som er udført af Ellen Jensen Bøvling, hun blev født 8. juli 1924 i Stoholm.

En del af denne indledning er hendes egne ord skrevet til hendes 2 sønner, da hun i sin tid afleverede kopier af sine notater til sønnerne. Bag i bogen er der en afskrift af en del breve, som hun skrev til sønnerne.

Når jeg i dag kan aflevere min anetavle med optegnelser til mine sønner, Per Bøvling Livbjerg født 17.8.1945, og Jens Livbjerg født 25.5.1947, så er det ikke mig I kan takke for det, jo – måske for interessen, men alle mine oplysninger, så som folketællinger, kirkebogsoplysninger m.v. stammer fra, min søster Karen Thestrup f. Bøvling, samt hendes børn, arkivar Cand. mag. Anna Thestrup, og mag. art. Poul Thestrup, de har fundet tingene frem fra de gamle støvede hylder.

Det har for mig været et meget interessant arbejde, men uden deres hjælp kunne jeg ikke have klareret det.

Jeg har så tilladt mig, at føje små ting, som jeg har hørt, hertil.

Ting, som jeg igen har hørt fra mine forældre og min familie.

Måske vil I så engang skrive andre små bemærkninger til, og på den måde kan jeres børn så engang fortsætte familiehistorien.

Det ser ud til, at vi er danske i hele familien, og gid vi må blive ved med at være det. Så vi kan altså synge, ”I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme”.

For mine ord til jer skal være, ”uden fortid, ingen fremtid”.

Adam Oehlenschläger skrev i 1803, i et af versene om de fundne guldhorn:

*De higer og søger, i gamle bøger,
i oplukte høje, med spejdende øje,
på svær og skjolde, i muldne volde,
på runestene, blandt smuldrende bene.*

*Vi kan jo selv lave lidt om på versene, og sige:
Vi rager og snager, i gamle sager.
Her er det jo vores egen rod, vi søger at finde,
og den er slet ikke uinteressant.*

Struer, januar 1983.

Mor

Ellen Livbjerg, f. Bøvling.

I nogle af Ellens breve og notater er der angivet nogle anenumre, disse forekommer ikke i det følgende. Jeg har ændret alle anenumre, således at det er hendes barnebarn Kirsten Bøvling Livbjerg, som er proband (udgangspunkt) for numrene i denne bog, dette skyldes at mange af anerne havde dobbeltnummerering i Ellens oprindelige manuskript. Hun havde brugt to forskellige probander.

Jeg har også tilladt mig at gennemgå teksterne og rette datoer, så de fremstår ens, og en del forkortelser har jeg skrevet fuldt ud, således at teksterne bliver mere læseværdige.

Ellen Livbjerg har stort set kun arbejdet med familien Livbjerg og deres forfædre, de oplysninger, der er om Lise-Lotte Lauritsens forfædre, er noget, som jeg har tilføjet.

Desuden har jeg benyttet mig af tekstbehandlings fordele og pyntet på teksterne med overskrifter og indrykninger samt indsat de billeder, jeg havde til rådighed, alt for at gøre det lettere at orientere sig i teksterne og gøre bogen mere interessante. **OBS!** Jeg er ikke ufejlbarlig, så der er også noget at arbejde med for efterkommere.

Alle familier begynder på en højreside, dette betyder, at der bliver en del tomme venstresider, dette er gjort med vilje, hvis en efterkommer vil arbejde videre med familierne, så er der plads til notater.

Henning Karlby

Kirsten Bøvling Livbjergs forfædre

		1. Kirsten Bøvling Livbjerg, 9. maj 1968, Holstebro - Bramming ????			
		2. Per Bøvling Livbjerg, 17. august 1945, Struer		3. Lise-Lotte Lauritsen, 15. november 1946, Holstebro	
		4. Johannes Livbjerg (Pedersen), 30. september 1915, Struer			
		8. Peder Christensen Pedersen, 10. august 1877, Jestrup, Lyngs sogn, Thisted amt			
		9. Ane Nielsine Nielsen, 31. juli 1877, Hjem Station, Hjem sogn, Ringkøbing amt			
		10. Søren Jensen Bøvling, 15. oktober 1880, Laanum, Østerbøvling, Smøllerup sogn, Fiends herred, Viborg amt			
		11. Kirsten Jensen, 13. september 1884, Sparkjær-Borris, Nørre Borris kirke, Fiends herred, Viborg amt			
		12. Ole Lauritsen, 8. marts 1891, Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt			
		13. Annis Andrea Marie Nielsen, 26. februar 1892, Fureby sogn, Borglum herred, Hjørring amt			
		14. Peter Jensen, 22. februar 1894, Kollundbjerg, Bov sogn, Lundtofte herred, Aabenraa amt			
		15. Anine Jensen, 31. juli 1893, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt			
		16. Christen Pedersen, 8. oktober 1849, Hvidbjerg sogn, Rejs herred, Thisted amt			
		17. Ane Sicilia Jensen, 28. April 1855, Hunup sogn, Rejs herred, Thisted amt			
		18. Peter Christian Nielsen, 4. juni 1846, Hjem sogn, Ringkøbing amt			
		19. Ane Marie Nielsen, 24. januar 1851, Hvidbjerg sogn, Rejs herred, Thisted amt			
		20. Niels Øster Bøvling, 9. juli 1847, Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt			
		21. Karen Sørensen, 30. august 1853, Haulind Have			
		22. Anders Jensen, 23. maj 1852, Skouhuset, Taarup sogn, Fiends herred, Viborg amt			
		23. Christiansa Christensen, 26. december 1863, Vesteriem, Lem sogn, Rødding herred, Viborg amt			
		24. Peder Chr. Lauritsen, 26. september 1860, Spaabækhus, Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt			
		25. Inger Cathrine Olesen, 21. maj 1863, Trug, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt			
		26. Anton Jensen Nielsen, 5. juni 1866, Skeltrup sogn, Hjørring amt			
		27. Dertha Nielsen Kastrup, 5. juni 1866, Fureby sogn, Hjørring amt			
		28. Peter Jensen Mulsmark, 17. oktober 1858, 22. august 1859,			
		29. Fredenike Marie Emilie Lorenzen, 30. Peder Jensen, 8. april 1856, Vroue sogn, Fiends herred, Viborg amt			
		30. Peder Jensen, 8. april 1856, Vroue sogn, Fiends herred, Viborg amt			
		31. Karen Lauelsen, 14. december 1859, Ravnholt, Eisng sogn, Ringkøbing amt			
		32. Peder Christensen			
		33. Kjersten Jensdatter			
		34. Knud Simonsen			
		35. Ane Jensdatter			
		36. Niels Jensen,			
		37. Anne Pedersdatter,			
		38. Niels Nielsen			
		39. Kirsten Nicolaisdatter			
		40. Jens Peter Mortensen Braagaard, 3. februar 1806, Hamborg			
		41. Mette Marie Jensdatter, 8. september 1813, Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt			
		42. Søren Nielsen Houllind, 6. juli 1808, Houllind ved Lemvig			
		43. Christiane Jensdatter, 27. september 1816, Øster Klunkby, Hove			
		44. Jens Andersen, 8. august 1808, Gammelstrup, Viborg amt			
		45. Kirsten Nielsdatter, 27. december 1815, Moerbjerggaard, Smøllerup, Viborg amt			
		46. Christen Andersen, 22. januar 1823, Volling, Viborg amt			
		47. Maren Mikkelidatter, 28. september 1815, Vesteriem, Lem			
		50. Ole Christensen			
		51. Maren Nielsen			
		54. Sverning Nielsen Kastrup			
		1. april 1829, Fureby sogn, Hjørring amt			
		55. Ane Jensdatter			
		26. oktober 1828, Hærnislev sogn, Hjørring amt			
		56. Ole Christensen			
		19. februar 1820, Buringgaard, Malmum sogn, Ulfborg herred,			
		27. maj 1835, Nr. Øgryde, Nr. Felding sogn, Ulfborg herred,			
		60. Peder Jensen,			
		17. december 1815, Vridsted sogn, Fiends herred, Viborg amt			
		61. Mette Marie Jensdatter,			
		25. maj 1817, Nørsgaard, Aakjær, Fly sogn			
		62. Lant Andersen,			
		63. Mette Marie Thomassen, Ravnholt Mark			
tip-tip		tip		olde	
				bedste	
				førelidre	

04 Johannes Livbjerg Pedersen

Johannes Livbjerg Pedersen blev født 30. september 1915. Som søn af Postpakkemester Peder Christensen Pedersen, 38 år, og Hustru Ane Nielsine Livbjerg, 38 år, han blev født i Struer, og døbt i Struer kirke den 10. oktober 1915. Struer sogn, Hjerem herred, Ringkøbing amt.

Faddere

Cementfabrikant Kristen Kristensen og
Hustru Johanne Andrea Livbjerg, Lemvig
Malermester Emil Livbjerg og
Hustru Sofie Friis, Struer

Johannes får en navnerettelse ifølge kongelig bevilling af 12. december 1945, hvor han får slettet Pedersen fra sit navn.

Konfirmation

Konfirmeret i Struer kirke den 27. september 1931.

Hans gudmor var hans moster Johanne Livbjerg (moster Hanne), gift med cementstøber Christensen i Lemvig.

Han holdt meget af sin gudmor, og opholdt sig i alle sine ferier hos hende, de havde et sommerhus ved Vesterhavet og der var han altid med ude.

(Moster Hanne er altså mor til Thomas Livbjerg.)

Livshistorien

Han tog præliminæreksamen, på Struer private realskole den 4. juli 1932. med 104 points, hvilket vist noget nært er en udmærkelse.

Han havde store drømme om en fremtid, som skolelærer, men dette lod sig ikke gøre, da der var 7 børn i hjemmet og hans mor døde, da han var 17 år og med dette dødsfald brast hans drømme.



Han blev først mælkedreng. – Derefter soldat i Næstved, gardarhusar, her blev han Sergent. Var ved militæret i to år, fik tilbud om, at gå videre der, men militæret var ikke hans ønske.

Da han kom hjem fra soldatertjenesten søgte han ind til DSB, jeg ved ikke helt, hvornår han kom ind her, men han var togbetjent i 1944 (da jeg kom ind i hans tilværelse). Blev pakmester 1. juli 1952, og togfører den 1. april 1961.

Bryllup

Han blev gift med Ellen Jensen Bøvling, den 8. august 1944 i Feldingbjerg kirke, Fjends herred, Viborg amt.

Børn

Deres første barn bliver en søn, han bliver født i Struer den 17. august 1945. På det tidspunkt bor familien Jyllandsgade 26. Drengen bliver døbt den 9. september og får navnet **Per Livbjerg Pedersen**.

Forældrene var Togbetjent Johannes Livbjerg Pedersen og hustru Ellen Jensen Bøvling.

Dåben blev foretaget af Pastor Tibiger Dagnæs i Feldingbjerg kirke, men dåben er noteret i Struer sogn, Ringkøbing amt.

Faddere

Forældrene
Sygeplejerske Ragnhild Jensen, Bøvling
af Skive
Fru Grethe Klitgaard, Viborg
Tømrermester Søren Jensen Bøvling, Sto-
holm.

I kirkebogen findes en lang række notater i forbindelse med Pers fødsel.

Pers navn ændres til **Per Bøvling Livbjerg** og hans far ændre sit navn til **Johannes Livbjerg**.

Navne ændret i henhold til Kongelig bevilling af 12. december 1945 (til Per Livbjerg).

Navnerettelse 2. gang i henhold til navnebevis af 9. maj 1948 Ringkøbing amt Journal nr. 310-97-68 til Per Bøvling Livbjerg.

Per Bøvling Livbjerg 6. februar 1974 udtrådt af folkekirken efter anmeldelse til Sognepræsten i Bramminge.

Det næste barn bliver også en søn, han bliver født den 25. maj 1947 i Struer, adressen er den samme. Han bliver døbt 29. juni 1947 og får navnet **Jens Livbjerg**.

Forældrene er Togbetjent Johannes Livbjerg og hustru Ellen Jensen Bøvling.

Dåben blev foretaget af Pastor Garsdal, Struer kirke.

Faddere

Sygeplejerske Anna Bøvling, Skive
Snedkermester Søren Bøvling og
hustru, Kirsten, Stoholm
Forældrene.

Johannes var med til at oprette et jernbaneorkester i Struer. Orkestret havde 75 år jubilæum i 2019 og eksisterer stadig.

Død

Han døde, til stor sorg for os alle, den 30. juni 1968, på Kommunehospitalet i København. Han var tjenestekørende derover, men kom hjem som død. Vi havde knap 24 dejlige år sammen alt for kort tid. Blev begravet på Struer kirkegaard, den 4. juli 1968, kun 52 år gammel.

05 Ellen Jensen Bøvling

Ellen blev født den 8. juli 1924 i Stoholm.

Forældre: Tømremester Søren Jensen Bøvling, født den 15. oktober 1880, og Kirsten Jensen, født 13. september 1884. Hun bliver døbt i Feldingbjerg kirke af Sognepræsten den 3. august 1924. Feldingbjerg sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Faddere

Moderen,
Værkfører Ejnar Sørensens hustru Anna,
Aarhus
Værkfører Ejnar Sørensen, Aarhus
Togbetjent Andreas Johansen, Viborg

Konfirmation

Konfirmeret i Kobberup kirke, den 2. oktober 1938 – 16. søndag efter Trinitatis af Sognepræst A. Langer. Konfirmationen er indført i Feldingbjerg sogns kirkebog, Fjends herred, Viborg amt.

Bryllup

Gift i Feldingbjerg kirke, den 8. august 1944, med Johannes Livbjerg.

Død

26. juni 1987 boede i Ringgade 75 i Struer.

Begravet på Struer kirkegård.



Det er Ellen, som er forfatter til alle de lange beskrivelser i denne bog, som omhandler Livbjerg familien. Nogle steder har jeg, tilføjet lidt fakta fra kirkebøger og folketællinger, som man har lettere adgang til nu, end da Ellen skrev det oprindelige manuskript. Den gang skulle man rejse til Landsarkiverne for at se kirkebøger mm. Nu til dags ligger der meget på Internettet.

Henning Karlby



Ellens konfirmationsbillede fra Kobberup kirke

Bagerst: Ukendt, Harry Vad Sørensen, Erik Kristensen, Johannes Strøm Hansen, Svend Erik Jeppesen, Henry Korsgaard Madsen, Ukendt, Kristian Nielsen (smed).

Midterst: Niels Chr. Nielsen (Søby), Henry Nielsen, Else Nielsen (Thybo), Astrid Margrethe Alsberg, Britta Mackenhauer, Asta Søvsvø, Mary Olesen, Ukendt, Else Margrethe Balling, Ukendt, Richard Madsen.

Forrest: Ukendt, Ukendt, Ukendt, Inger Margrethe Nielsen, Ellen Jensen Bøvling, Pastor Langer, Inger Kirstine Nielsen, Inge Sjølund Pedersen, Ukendt, Inger Nikoline Kristensen.

Billede fra "Æ Fjandbo Arkiv".

06 Gunnar Lauritsen

Gunnar blev født 21. maj 1922 i Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Forældrene var Gaardmand i Vester Svendstrup Ole Lauritsen og hustru Annie Andrea Marie født Nielsen. Han blev døbt 11. juni af Sognepræst F. Fangel.

Faddere

Barnets Moder

Inger Kathrine Lauritsen, Enke efter Gaardmand Peder Chr. Lauritsen af Holstebro

Gaardmand Johannes Bredtoft og

Hustru Karen Marie født Lauritsen af Nr. Omme.

DANMARK KØBEKORT Mænd	
Stilling: <i>Eleve</i>	
Navn: <i>Gunnar Lauritsen</i>	
Adresse: <i>Lev</i>	
Fødselsaar: <i>1922</i>	Fødselsdato: <i>21-5</i>
Udfyldes af Kommunalbestyrelsen.	
Købekortet er strengt personligt. Overdragelse af Kortet er forbudt. De til Kortet knyttede Mærker — der hverken samlet eller enkeltvis maa fraklippes Kortet, for Købet finder Sted — bliver først gyldige efter nærmere Bestemmelse af Handelsministeriet. Mærkerne skal afklippes af Sælgeren eller i Overværelse af denne. Løse Mærker er ugyldige.	
København i April 1944. Handelsministeriet	
Paategninger og Afstemplinger	
<i>2944</i>	<i>96 1925 78</i>
<i>3/2-44</i>	<i>Flensborg Lager K1</i>
<i>1.3.45</i>	<i>Wald Skjold Møbler Par Søkket K2</i>

Bryllup

Han bliver gift med Inge Jensen den 17. september 1946 i Gimsing kirke, Hjerm herred, Ringkøbing amt.

I kirkebogen står der:



Ugift Radioarbejder af Gimsing, Gunnar Lauritsen, født i Vinding, Ulfborg herred. søn af Gaardmand Ole Lauritsen og hustru Annie Andrea Marie Nielsen og

Ugift Husassistent af Gimsing, Inge Jensen, født i Vinding Ulfborg herred. Datter af Smedemester og montør Peter Jensen og hustru Anine Jensen.

Som forlovere er indskrevet brudeparrets fædre.

De blev viet af Pastor Garsdal.

Lysningsattest fra sognefogeden i Gimsing den 27. august 1946.

Børn

Gunnar og Inge får to døtre, den første var **Lise Lotte Lauritsen**, som blev født 15. november 1946 på Holstebro Amtssygehus, indført i Holstebro kirkebog, Ringkøbing amt.

Forældrene var Radioarbejder af Gimsing Gunnar Lauritsen, født 21. maj 1922 og Hustru Inge Jensen, født 23. juni 1923. Viede i Gimsing 17.

september 1946. Lise Lotte blev døbt den 17. januar 1947 af Pastor Zeuthen i Aulum kirke.

Faddere

Enkefru Klara Jensen, Holstebro
 Montør Peder Jensen, Aulum
 Værkfører Anders Overgård og
 Hustru Thyra af Holstebro.

Nummer to blev **Annedorte Lauritsen**, som blev født 23. januar 1949 også på Holstebro Amtssygehus, indført i Holstebro kirkebog, Ringkøbing amt.

Forældrene var Kontorist af Gimsing Gunnar Lauritsen og Hustru Inge Jensen, desuden gentages de samme oplysninger, som ved Lise Lotte. Annedorte blev døbt 6. marts 1949 af Provst Steffensen i Gimsing kirke.

Faddere

Fru Annie Lauritsen af Vinding
 Gaardejer Poul Svendstrup og
 Hustru Agnes af Vinding
 samt Barnets Fader.

Levned

Han bliver skilt fra Inge formentlig i begyndelsen af 1950erne idet, Inge i 1953 noterer i sin



Gunnar kunne godt lide at spille på violin. lommebog, at hun modtager hustrubidrag. Dvs. Gunnar forlade familien, mens begge piger er meget små. Han bliver derefter gift anden gang i København.

Paategninger og Afstemplinger		Paategninger og Afstemplinger	
10/1-46	Fjeldsted Holstebro	9/1	K. Jøhanna x Poul
10/1-46	Floremingæster "Boston" HOLSTEBRO	19-9-46	L.P. Strøm
10/1-46	Gymnasievej, Fjeldsted, Holstebro	21/10-46	200800 G.-02
6-10-46	Vinding, Frustrøen, Viggo Andersen Servad St. M. N. 2.	18/11-46	101 Gavn 013
10-1-46	Gymnasievej, Fjeldsted, Holstebro	22/12-46	100 J. Oth. Gøteborg, Thibbe
11-1-46	K. Jøhanna Holstebro	10. 10. 46	1947 "Boston", Hk
12-1-46	Flensborg Lager NY	17-2-47	101 Gavn N2-1
12-1-46	K. Jøhanna Holstebro		% NIELS PEDERSEN & SØN
1ste August 1948	Fjeldevej		R. og V. M.-afleverold Holstebro
8/1	SOKKESKOLLE Fjeldsted Holst.	26 SEP 1947	L. M. Bay & Søn, Struer NY

Død

Gunnar dør 13. maj 1997 i København.

Vor mangedårige trofaste medarbejder
 salschef
Gunnar Svendstrup Lauritsen
 er pludselig afgået ved døden.
 Disattelsen finder sted i dag onsdag kl. 13 fra Birckholm Kirkegård i Herlev.
 Autoprima A/S, Gl. Køge Landevej 47B.

Rationeringsmærke L 8
 Måned 1944-45
 Bliver først gyldigt efter nærmere bekendtgørelse.
 Handelsministeriet

07 Inge Jensen

Inge blev født den 23. juni 1923 i Sørvad, Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Døbt den 22. juli 1923 i Tvis Kirke af Sognepræst Bøss Mejrup. Indført i Vinding sogns kirkebog.

Forældrene var Smed i Sørvad Peter Jensen og hustru Annine født Jensen. 35 år – 37 år.

Faddere

Bagermester Jens Kristian Jensen Nørre
Hustru Petra Marie Jensen af Tvis samt
Barnet forældre.

Inges ungdom

Under 2. Verdenskrig bor Inge på adressen: Vestergade 76 i Høstebro. På det tidspunkt er hun husassistent. For at bevæge sig frit omkring under krigen skulle man have et særligt legitimationskort.



Ud over legitimationskortet var der mange andre restriktioner. Man kunne f.eks. ikke gå i forretninger og købe alt hvad man havde lyst til. Det er almindelig kendt at man skulle have rationeringsmærker for at købe mange forskellige madvarer. Mindre kendt er det at man også fik rationeringsmærker til tøj og mange andre varer. Inge havde gemt sit indkøbskort fra 1944 og op til afslutningen af rationeringen, som for Inges vedkommende varede indtil 1948.



Panteflinger og Afstemplinger		Panteflinger og Afstemplinger	
14/12-44	Fjeldsted Holstebro	17/10-46	4.72.44
22.1.45	Magasin de Nord Handelsler	17/10-46	4.72.44
12-2-45	Magasin de Nord Handelsler	17/10-46	4.72.44
31.8.45	31.8.45 Fjeldsted	16-46	16-46
17/10-46	17/10-46	17/10-46	17/10-46
1946	1946	17/10-46	17/10-46
24-4-46	PALLESEN & MADSEN	17/10-46	17/10-46
A.19	Skolejehuset Halsingør	20-7-47	Elite Lingeri Struer
16.2.46	16.2.46	16-47	I.M. Bay & Søn, Struer
27/6-46	27/6-46	13-3-48	Schou
1-5-46	1-5-46		
14/10-46	14/10-46		

Børn

Inge får 2 døtre i 1946 og 1948.

Levned

Inge led slemt af epilepsi, hun var indlagt flere gange på Filadelfia, hvor hun modtog behandling for epilepsien. Når hun var indlagt på Filadelfia, var hendes piger på børnehjem. Gunnar havde travlt, så han tog sig ikke af børnene. På et tidspunkt forlader Gunnar Inge, de endte med at blive skilt. Han rejste til København, hvor han blev gift for anden gang.



Bryllup

Hun blev gift med Gunnar Lauritsen den 17. september 1946 i Gimsing sogn.



Der ligger et interessant brev blandt Inges efterladenskaber, det har følgende ordlyd.

Adressaten er Fru Inge Lauritsen, Afd. C St. 4. Amtssygehuset, Lemvig. Med poststempel fra Herning posthus 11. januar 1952 – 14.15.

Kilde den 10 – 1 – 1952

Kære lille Inge

Mange Tak for Brevet, det var vel nok en haard omgang og Gud ske Lov, du kom over det, jeg kan forstaa at det nær, kunde gaa galt du kunde jo nemt være forblødt, men du skulde jo ogsaa have haft Doktor med det samme da du blødte, havde du mange Smerter? Jeg kan ikke sige andet end at det var godt du fik en abort af sig selv, det er trodsalt det bedste, og det havde jo heller ikke bleven saa forfærdelig hvis du med det samme havde faaet Doktor godt at det er overstaaet naar nu bare at du snart holde op med at bløde saa kommer du nok snart til kræfter, hvad siger Lægen?

Har du ondt i Ryggen og Maven endnu, maa du endelig sige det til Lægen, vil du ikke skrive det til mig du kan jo nok forstaa jeg er spændt Ja jeg

kan godt forstaa du er ked af at du ikke fik Dren-
gen men kan ikke forstaa at i kunne se det blev
en dreng, ja der bliver jo meget at fortælle naar
du kommer hjem og jeg haaber det snart maa
lysne for dig jeg syntes ogsaa du har prøvet for
meget maatte det her saa bare blive det sidste
med Prøvelserne hvad siger Summer?

Vi har det som sædvanlig Lise Lotte beder mig
hilse, hun er saadan en sød Pige og saa klog
hun har vel nok udviklet sig, hun syr og klipper
Billeder og hun er ogsaa glad ved sin Paaklæd-
ningsdukke en gang om Dagen en hun en smut
nede ved Justa jeg skal hilse fra Justa mange
gange og sige hun var glad ved det gik godt. Ja
jeg siger ogsaa Tak for at det gik godt. Du kan
nok tro jeg blev rystet.

Haaber at høre nærmere fra dig saa vil jeg øn-
ske dig en rigtig god bedring. Inge vær nu ikke
Letsindig, hvis du har ondt nogen steder maa du
endelig ikke skjule det.

De kærligste hilsner Din Moder.

Afsender på brevet er Nina Jensen, Kilde,
Aulum. Det ser altså ud til at Anine blev kaldt
Nina til daglig.

Som alenemor holdt Inge godt styr på sine pen-
ge hun lavede regnskab over, hvad hun brugte
penge til og til dels ogsaa hvilke indtægter hun
havde. Det følgende er afskrift af nogle sider i
Inges regnskab, som hun har efterladt. Da sider-
ne var revet ud af lommebogen, er rækkefølgen
af det følgende mit bedste bud på, hvorledes de
har siddet i lommebogen.

Regnskabsbog 1953

Januar maaned

Bluse	
Undertøj	
Sko – inde	
Vanter	
Bukser	
Tørklæde	
3 pyjamas for i alt	154,00 kr
Fotografier	44.00

Gummistøvler	10,00
Sygekasse for 2 kvartaler	32,00
Annedortes fødselsdag	4,00
Husmoder-Leksikon	8,75
Sportsstrømper	3,95
Bryllupsgave	6,00
S.O.S Tablet	10,85
Album	1,00
Biograb.	1,65
Gamsjebukser	14,80
-----	15,50
2 par Overall	
2 – Sokkeletter	
1 – Strømper	
4 Bluser	
4 par Sko – Børn	
1 Forklæde	
Medicin	
4 Punge	
Bil – Struer – Retur	250,00
8-5-53 – Kommunek.	684,65
Zakariassen	50,00
Sygekasse	17,40
Husmoderleksikon 3	8,55
2 par Sokkeletter	4,40
2 sæt Undertøj	11,45
1 Nederdel	49,00
2 par Bukser og	
1 Kittel	28,00
23/5 – 53 Hustrubidrag	200,00
2 par Strømper	
1 Badedragt	
2 par halvlange-bukser	
8 Bluser	
1 lille Tørklæde	
1 Busteholder	
2 smaa Hofteholder	
1 Armbaad	
1 par Øreklips	
2 Brystnaale	
4 par Sko	
1 Hue	
2 Busserunne	
Togbillet	
Bil frem og tilbage	

1 Biografbilet	
Lidt madvarer til	
Hans og Gerda	
Slik	
Kosmetik	
<u>I alt</u>	<u>573,00</u>
Juli – August	
<u>Hustrubidrag</u>	<u>200,00</u>
Tablett.	3,20
<u>H. Leksikon</u>	<u>2,85</u>
<u>Børnetilskud</u>	<u>286,78</u>

Hustrubidrag for September	
	100,00 Kr.
for Oktober	5072,00

1954

Hustrubidrag	
8. Febudr restbeløb	
for Oktober	50,00
15 – 22 Februar	
i alt	100,00
Af disse betalt	
4 par Strømper	25,45
Tilplantning	10,00
Sygekasse	17,40
Fødselsdag	38,50
Levertranspiller	12,20
2 Frakker til Børn	80,00
Telefon	74,40
Elektrisklys	20,75
D.E.F. ¹⁾	23,00
Arbejdsgiverens	13,10
Rulletøj	15,45
Mejeri	30,91
Amtstueskatter	14,71
Gasflaske	13,50
Jyllandspeter	15,50
4 Sække Kartoffler	28,00
Rulletøj	14,50

1954

Januar:

Mælk	43,01
<u>Lys</u>	<u>19,75</u>

1) Jeg tror D.E.F. er forkortelse for betaling til fagforeningen. I det beløbet er det samme et sted, hvor hun skriver "Fagforening". DEF er Dansk EL-Forbund.

E.L.F.	28,60
GAS	12,50
"Fremtiden"	16,80
GAS	12,50

Februar – 1954.

Lys	26,75
D.E.F.	23,00
Mælk	27,58
Sygekasse	15,00
Hafnia	13,20
Gasflaske	12,50

Marts

Lys	15,75
D.E.F.	23,00
Telefon	73,15
Mælk	52,65
Avis	15,50
Skorstensf.	<u>4,80</u>
Tidens Kvinder	12,61
Mejeri	35,47
3 Vinduesruder	12,25
D.E.F.	28,60
Elektrisk-lys for 3 maaneder	42,25
Gas	13,50
Ejendomsskat	19,58
Gas	13,50
Arbejdsgivernes	
Ulykkesforsikring	86,60
D.E.F.	23,00
Elektrisk-Lys	18,75
Cinders	20,00
Elekt. Pærer	8,00
Hafnia	13,20
Ellys Bryllup	15,00
Ny Vaskefad	7,25
Mælk	<u>25,78</u>
	<u>395,34</u>

Telefon	61,35
Jylland(peter)	15,50
Gasflaske	13,50
Fremtiden	16,80
D.E.F.	23,00
2 gange Kartoffler	12,00
Herning Folkeblad	19,00
Vandværk	13,50

D.E.F.	28,60
Vilbjerg Apotek	15,40
Hafnia	13,20
Gasflaske	13,50
D.E.F.	23,00
Telefon	64,90
Fernis – Vaskemidler –	
Tøjsnor	31,95
Albert Nielsen	46,35
Jyllandspeter	15,50
Mejeri for	
Maj – Juni – Juli – August	<u>100,77</u>
	<u>527,82</u>
Kirkevinduer	26,00
Mejeri	23,99
Medicin	13,30
Gasflaske	13,50
Sygekasse	16,80
Elektrikerf.	28,60
Lys	13,75
Theodors. Bryllup	10,00
Medicin	6,75
Hafnia	13,20
Til Nervesanatorie	2,00
Skortensfejer	4,80
Mejeri	37,08
Medicin	6,15
Kreditforening	143,50
Gasflaske	13,50
D.G. Brandforsikring	10,05
Amtsstueskat	14,46
Permanent	<u>20,00</u>
	<u>417,43</u>
Mælk	21,84
Medicin	14,80
Hafnia	13,20
Telegram Færøerne	<u>6,23</u>
Cinders	<u>220,00</u>
Telefon	57,90
2 gange Gas	26,00
Fagforening	23,00
Post. Telegravæsen	1,30
Elek. Lys	14,75
Medicin	15,25
Avis	15,50

Radio – Licens	15,30
Lys	14,75
Købmandens Sølvb.	10,00
Oles tur til Herning	10,00
Oles tur til Færøerne	35,00
Elektrikerf.	23,00
Tidens Kvinder	<u>9,00</u>
	<u>326,82</u>

Her slutter Inges regnskabssider.

Her kommer teksten fra et brev fra Inges lillebror Jørgen, som allerede opholdt sig i Norge i 1953.

Kongsvinger d. 28-11-55

Kære Inge og børn!

Mange tak for brevet som jeg har modtaget, joså. For har giftet sig det var veldig løstig synes jeg mon ikke den stakels kvinde vil fortryde det lige så mange gange som der er hår på hendes hode for det tror jeg, men m.m. lod hende om det.

Du sturde om jeg kom hjem til jul men det gør jeg ikke, for det første skal jeg arbejde mellem jul og nytår, for det andet har jeg ingen penge, det er jo ikke billig at rejse til Danmark. Her hvor jeg bor forresten samme sted som sist er der så dejlig fredelig for hende som har huset er i Amerika og skal være der et år, så jeg kommer nok til at holde jul på mit værelse, men det gjorde jeg også sidste år så det er ikke noget nyt. Jaså Annedorte vil giftes med mig men det kan nok ikke lade sig gøre, for det er jo ikke tilladt med flere koner, du kan sige til hende at min jente vil blive sint hvis hun fik det at vide. Inge vil du ikke nok sende mig, Far og Ole's adr. Ole er nok færdig med svendeprøven kan jeg tænke mig, da for ikke mere denne gang og så vil jeg ønske dig og børnene en rigtig god jul.

Med de kærligste
hilsner fra Jørgen

I januar 1974 får Inge et andet brev, denne gang kommer det langvejs fra, det er fra hendes nevø Ole. På dette tidspunkt bor Faster Inge Lau-

ritsen på adressen Grønnedal 12TH, DK 7600 Struer, DENMARK. EUROPE.

Ole skriver:

Ernakulam d. 5.-1.-74

Kære Faster

Det var vel nok en overraskelse, Hva?

Den langhårede bavian havde du vist ikke regnet med at høre fra. Han er for øvrigt blevet klippet, så han er slet ikke langhåret mere.

Mens du sidder og vansmægte i Hulder (du skal vel oven i købet spare på varmen p.g.a. oliekrisen og fjernsynsprogrammerne er blevet skåret ned!), sidder jeg hernede i varmen og har det godt.

Vi er kommet til Kerala, en af de sydligste og mindste af Indiens delstater; vi har faktisk allerede været her i 15 dage og har lige købt bil-



letter til toget ”hjem” til Delhi, hvor den gode gamle Gøteborgbus står og venter på os.

Hernede går mændene med skørter (dhoti), kvinderne har et stykke bart mellem over- og underdel, og alle spiser med fingrene. Når man bestiller et måltid mad, får man en portion ris på et palmeblad, med forskellige utroligt stærke sovse ved siden af, og så må man ellers gå i krig, med klør fem, men kun højre hånd!! Den anden bruger man nemlig til at vaske sin med når man har været på ”pedal-lokum”. Et pedal-lokum består af en porcelænskumme nedfældet i gulvet, og to forhøjninger til at sætte fødderne på. Så sætter man sig ellers ned på hug, og bagefter vasker man sig med vand og venstrehånd. Toilet-papiret er ikke nået herved endnu.

I de sidste 3 – 4 dage har Søren og jeg været ude i en fiskerlandsby og kigge på fiskeriet, og siden var vi oppe i skovene og se elefanter arbejde med tømmeret.

På grund af strejke blandt jernbanearbejderne, blir vi nødt til at tage hjem via Madras, hvor vi skal vente i 8 timer. Det bli’r i alt en rejse på knap 3 døgn. 2.000 km - Indien er et stort land. Bare lille Kerala, som er lidt større i areal end Jylland, har en befolkning, som er næste 4 gange så stor som Danmarks: 18 – 20 millioner, så der er simpelthen mennesker overalt.

Men her er også frugtbart. Overalt er der grønt. De steder hvor de har kunstvandning, kan der høstes ris 3 gange om året, og overalt er der kokos og bananpalmer. Alle frugter er meget billige, og et måltid mad på en lille restaurant (som regel bygget af bambus og palmeblade) koster ikke mere end et par kroner. Og så kan man oven i købet få en ekstra portion ris til de samme penge.

Med hensyn til rejsen herved, er der gået langt over alle forventninger. Vores ældgamle bus (1956) har artet sig pænt, der har ikke været reparationer på den, udover dem vi selv har været skyld i. F. eks. kørte Børge ind i en Tankbil i Iran, hvilket medførte, at vi måtte holde en dag og få smedet en jernplade på i stedet for den ene bagrude. Men den slags uheld må man tage

med. Hvis du vil skrive til mig, kan du gøre det på MAIN POST OFFICE i de følgende byer:

NEW DELHI, INDIEN	15 -1.
KABUL, AFGANISTAN	22-1.
MESHAD, IRAN	26-1.
BAGDAD, IRAQ	1-2.
ISTANBUL, TYRKIET	12-2.
BEOGRAD, JUGOSLAVIEN	14-2.
TIRANA, ALBANIEN	18-2.

F.EKS. (BLOKBOGSTAVER)

JENSEN, OLE KØHLER

POSTE RESTANTE

MAIN POST OFFICE

NEW DELHI

INDIA

ASIA

Husk at understrege efternavnet, og brevene skal sendes senest 9 dage før de angivne datoer.

Ole

INDIEN

Når man læser ovenstående brev, får det tankerne hen på Den Rejsende Højskole, som Tvind skolerne grundlagde i 1970. Der reparerede eleverne gamle busser og kørte ud i verden i dem.

Død

Inge dør 1992 i Struer

08 Peder Christensen Pedersen

Peder Christensen Pedersen blev født 10. august 1877 i Fløvlev, Thy, Jestrup, Lyngs sogn, Refs herred, Thisted amt. Peder blev døbt den 19. august i kirken.

Forældrene var Indsidder Christen Pedersen og Hustru Ane Cecilie Jensen, 22 år i Jestrup.

Faddere

Båret af Pigen Inger Marie Jensen af Hurup
Husmand Peder Jensen
Gaardmand Peder Chr. Bak, begge af Jestrup.
Ungkarl Lars Jensen og
Pigen Ane Marie Jensen af Hurup.

Konfirmation

Peder Christensen Pedersen bliver konfirmeret i Hvidbjerg kirke, Refs herred, Thisted amt den 4. oktober 1891 (Søndag efter Mikkelsdag). Hans skudsmål er kundskaber – god og opførsel – meget god. Han tjener på dette tidspunkt på Hvidbjerggaard.

Levned

Peder voksede op på en lille ejendom, kom allerede, som 7 årig ud at tjene.

Kom til Struer i perioden 1904 – 1905.

Var først rødt postbud, derefter kørende post, siden postpakmester, og til slut overpostpakmester i Struer.

Bryllup

Ungkarl Peder Kristian Pedersen født i Lyngs sogn den 10. august 1877, søn af husmand Kristen Pedersen og hustru Ane Cicilie Jensen, Fløvlev i Hvisbjerg, Thyholm, Postbud i Struer. Blev gift med Pigen Ane Nielsine Livbjerg født i Hjerm 31. juli 1877 datter af maler Peder Kri-



stian Livbjerg og hustru Marie Nielsen, Lille Nørgaardhus i Humlum, hvor pigen opholder sig. Den 15. juni 1906 blev der bestilt lysning for brylluppet. Den 17. og 24. juni samt 1. juli blev der lyst i kirken og den 6. juli 1906 fandt brylluppet så sted i Humlum kirke, Skodborg herred, Ringkøbing amt.

Børn

Peder og Ane Nielsine får mindst 7 børn.

Den første er **Peder Livbjerg Pedersen**, som bliver født den 13. juni 1907 i Struer.

Den næste er **Anna Marie Livbjerg Pedersen**, født 20. november 1908 i Struer.

Dernæst kommer **Christian Livbjerg Pedersen**, født 6. august 1910.

Så bliver det **Anna Margrethe Livbjerg Pedersen**, født 3. februar 1914.

Nummer fem er **Johannes Livbjerg Pedersen**, født 31. marts 1915.

Nummer seks bliver **Poul Emil Livbjerg Pedersen**, født 5. januar 1919.

Nummer syv er **Ellen Sofie Livbjerg Pedersen**, født 19. april 1921

Folketælling 1911 Struer Landdistrikt

Kirkegade20

Peder Christian Pedersen, født 10/8 1877 i Lyngs, Thisted amt, har taget bopæl i sognet 1901 tilflyttet fra Kolding, Husfader, Postbud ved Postvæsenet.

Anna Nielsine Livbjerg Pedersen, født 31/7 1877 i Hjerm, har taget bopæl i sognet i 1894 tilflyttet fra Gudum, Husmoder.

Peder Livbjerg Pedersen, født 13/6 1907 i Struer, Barn.

Anna Marie Livbjerg Pedersen, født 20/11 1908 i Struer, Barn.

Christian Livbjerg Pedersen, født 6/8 1910 i Struer, Barn.

Severine Karoline Livbjerg, født 21/7 1875 i Hvidbjerg, Thisted amt, Husbestyrerinde.

Folketælling 1916 Struer Landdistrikt

Kirkegade 13, familie nr. 15.

Peder Christian Pedersen, født 10/8 1877, Husfader, Postpakmester, Det Danske Postvæsen, Indkomst 1.725 kr. om året, Formue 0 kr., Skat til Staten 7,50 kr. pr. år, Skat til Kommunen 96,88 kr. pr. år.

Anna Livbjerg Pedersen, født 31/6 1877, Husmoder.

Peder Livbjerg Pedersen, født 13/6 1907, Barn.

Anna Marie Livbjerg Pedersen, født 20/11 1908, Barn.

Krestian Livbjerg Pedersen, født 6/8 1910, Barn.

Anna Margrethe Livbjerg Pedersen, født 3/2 1914, Barn.

Johannes Livbjerg Pedersen, født 31/3 1915, Barn.

Anna Marie Livbjerg, født 24/1 1851, Slægtning, Logerende, Lever af Alderdomsunderstøttelse, Indkomst 400 kr. pr. år, Formue 0 kr. Skat til Staten 0 kr., Skat til Kommunen 3,50 kr. pr. år.

Folketælling 1925, Nygade 5, Struer

Peder Christensen Pedersen, født 10/8 1877 i Lyngs, Husfader, Overpakmester.

Ane Nielsine Livbjerg Pedersen, født 31/7 1877 i Hjerm, Husmoder.

Peder Livbjerg Pedersen, født 18/6 1907, Søn, Kontormedhjælper.

Anna Marie Livbjerg Pedersen, født 20/11 1908, Datter.

Kristian Livbjerg Pedersen, født 6/8 1910, Søn.

Anna Margrethe Livbjerg Pedersen, født 3/2 1914, Datter.

Johannes Livbjerg Pedersen, født 31/3 1915, Søn.

Poul Emil Livbjerg Pedersen, født 5/1 1919, Søn.

Ellen Sofie Livbjerg Pedersen, født 19/4 1921, Datter.

Ane Marie Livbjerg, født 24/1 1851 i Hvidbjerg, Thy, Aldersrentenyder.

Folketælling 1930, Nygade 5, Struer, Forhuset

Familien består nu af Peder Christian Pedersen, Overpakmester.

Anna Nielsine Pedersen, Husmoder.

Peder Livbjerg Pedersen, Kontorist.

Anna Marie Livbjerg Pedersen, Husassistent.

Kristian Livbjerg Pedersen, Kontorist.

Anna Margrethe Livbjerg Pedersen, Husassistent,

Johannes Livbjerg Pedersen.

Poul Emil Livbjerg Pedersen.

Ellen Sofie Livbjerg Pedersen.

Navneændring

I kirkebogen ved hans fødsel bliver der tilføjet: Har ved kongelig Bevilling af 8. December 1945 fået Tilladelse til at føre Familienavnet:

Peder Livbjerg-Pedersen.

134.2 Tilf. i H. P. den originale Bevilling (Prot. La. J. Nr. 380/46)

Den 9. marts 1946.

Johan Hvidtfeldt

Han boede i Nygade 5, Struer fra ca. 1917 og til sin død.

Død

Peder Livbjerg-Pedersen døde den 1. februar 1958 Nygade 5 i Struer og blev begravet den 6. februar på Struer kirkegaard.

Efterskrift: Pensioneret overpostpakmester, enkemand efter Ane Nielsine Livbjerg, sidste fælles bopæl var også dødsstedet. Født i Lyngs sogn, Refs herred. Søn af indsidder Christen Pedersen og hustru Ane Cecilie Jensen.

Begravet af Provst K. Steffensen, Struer.



Her ligger gården Livbjerg, som Anes far tog navn efter i 1905.

09 Ane Nielsine Nielsen

Ane Nielsine Nielsen blev født 31. juli 1877 i Hjerm station, Hjerm sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt. Ane blev døbt i kirken den 5. august.

Forældrene var Maler Peter Christian Nielsen og Hustru Ane Marie Nielsen, 26 år gammel Ved Hjerm Station.

Faddere

Gaardmand Bertel Jensen og
Hustru Ane Kathrine Kjær Jensen i Nørre
Avsum,
Gårdmand Niels Christian Sørensen og
Hustru Mariane Christensen i Hjermgaard.

Levned

I hendes unge dage var hun stuepige på KFUM og K., det var på dette tidspunkt en slags pensionat i Struer. Her mødte hun Peder, han spiste på pensionatet.

Inden hun bliver gift med Peder Christensen Pedersen har hendes fader skiftet navn og hedder nu Peder Christian Livbjerg.

Bryllup

Hun blev gift den 6. juli 1906 med Peder Christensen Pedersen.

Død

Hun døde på Holstebro sygehus, her var hun blevet indlagt til en operation, men dagen før operationen døde hun, efter at have fået en blodtransfusion, men jeg ved ikke, om det var dødsårsagen.

Dette er alt sammen fortalt mig, da hun jo døde den 21. januar 1933 på Amtssygehuset Holstebro hun blev begravet på Struer Købstads Kirkegaard den 29. januar 1933.

I kirkebogen står hun som Ane Nielsine Pedersen, født Livbjerg?



Gift med efterlevende Ægtefælle Overpakmester Peder Kristian Pedersen, Nygade 5, Struer. født i Hjerm Sogn, Datter af Maler Peter Christian Livbjerg og Hustru Ane Marie Nielsen, Hjerm Sogn.

NB

Ved mange af hendes søskende er der tilføjet i kirkebøgerne, at de får navnebevis 24. juni 1905 på efternavnet Livbjerg. Denne oplysning står ikke i kirkebogen ved Anes fødsel, jeg antager, det er fordi hun i 1905 er gift og officielt hedder Ane Nielsine Pedersen. Hendes mand tager først navneændring i 1945, hvor han, måske for at mindes sin kone, tager hendes "pigenavn" ind, som en del af sit efternavn.

10 Søren Jensen Bøvling

Søren Jensen Bøvling blev født den 15. oktober 1880 i Øster Børsting, Smollerup. Døbt i kirken den 10. november 1880.

Forældre Boelsmand Niels Østerbøvling, og hustru Karen Sørensen (29) år, af Laanum.

Faddere

Pige Bodil Katrine Sørensen (hans moster), af Houland, Houe sogn ved Lemvig, og Gaardmand Anders Brøndums datter, Laanum
Gaardbestyrer Morten Dueholm
Gaardmand Peder Paarup, samt
Husmand Jens Møller, alle tre af Laanum.

Moderen indviet den 21. november samme aar¹⁾.

Konfirmation

Konfirmeret i Daugbjerg kirke den 30. september 1894.

Folketælling 1890, Smollerup sogn

Et hus.

Mette Marie Jensen (Jensdatter) født i Dybe, Ringkjøbing amt, 76 år, ugift, aftægt.
Søren Jensen Bøvling 9 år gl. f. i Smollerup, plejebarn, han var hendes barnebarn.

(Niels Østerbøvling) På det tidspunkt var Søren Jensen Bøvlings far noget så fint, som optællingskommisionær i ca. det halve af sognet, hans håndskrevne optællingsliste har jeg en fotokopi af, som Anna Thestrup har sendt til mig, han havde da en meget fin og sirlig håndskrift, (som jeg gerne ville have arvet), han var på dette tidspunkt desuden gårdmand i Smollerup.

Det år far skulle konfirmeres, kom han ud, at tjene, det var på en gård i Daugbjerg ved (Jens i æ grave), gårdmanden der, var bedstefar til vor senere berømte digter, Jeppe Åkjær, så vidt jeg ved, var det Jeppe Åkjærs morfar, Jeppe Aakjær kom der på ferier i den tid, far tjente der.



Efter sin konfirmation tjente han tre år på Kardybegård (i nærheden af Søby-Højslev) derfra kom han i tømmerlære 1897 hos P. Chr. Pedersen i Søby, Læretiden var 3 år dengang, og han fik ingen Løn, dog kost og logi, (logi i værkstedet), han arbejdede så forskellige steder, bl.a. i Viborg, og Mønsted (hvor han lærte min mor at kende), han skulle først tjene nogle penge sammen, så han kunne komme på håndværkerskole ved Svendborg. Det kom han så i vinteren 1904, her lavede han svendestykke på Sørup håndværkerskole ved Svendborg. Samme efterår, kom han til Stoholm og blev mestersvend hos N. E. Dam.

1) Når der i beskrivelserne står, at en moder blev indviet eller introduceret i kirken efter en fødsel, er det fordi man betragtede en kvinde, som havde født som uren, hun skulle derfor holde sig hjemme 5 til 6 uger efter fødslen, hun var i den periode et let offer for djævelen. Ved introduktionen blev hun mødt uden for kirken af præsten, som gav hende et tændt lys i hånden, som hun derpå bar ind i kirken. Hvis barnet var dødfødt fik hun et slukket lys i hånden..



Bryllup

Han blev gift med min mor i 1906, den 27. november 1906. I kirkebogen står:

Ungkarl Søren Jensen Bøvling, Stoholm, Fellingbjerg sogn, 26 år gammel, søn af husmand Niels Østerbøvling og hustru Karen Sørensen, Laanum, Smollerup sogn, født i Smollerup 1880 den 15. oktober, bliver viet til pigen Kirsten Jensen, Mønsted, 22 år gammel, datter af husmand Anders Jensen og hustru Kristine Kristensen, Mønsted, født i Borris sogn 1884 den 13. september. Vielsen fandt sted i Mønsted kirke, Viborg amt.

Forloverne var Anders Jensen, husmand i Mønsted og Kristian Bøvling, husmand i Laanum.

Lysning påbegyndt den 10. november. Det var sognepræst Wiese, der viede dem.

Attest fra Daugbjerg sogneråd af 10. november 1906.

Levned fortsat

De fik først en lille lejlighed, men få år efter kunne de selv bygge hus og begynde egen forretning i 1909. Det var i det (såkaldte) hvide hus, her boede de så i en årrække.

Far har udtalt til en avis: Det var slet ikke så let, at konkurrere med min gamle mester.

Men kunderne kom åbenbart alligevel. Et år byggede han ikke mindre end 22 huse. Folkene boede og spiste hos mester dengang, de drog af med stabler af madpakker, og havde ofte en mil til byggepladsen. (Der var nok at se til, også for konen.)

I Stoholm byggede han bl.a. Stoholm apotek, men han havde også arbejde uden for sognet. Han byggede Michelsens konditori i Skive, og funktionærboligen ved Skive sygehus og meget mere.

Pladsforholdene var for længst blevet alt for små, derfor købte han den senere, meget større ejendom i Søndergade 5, Stoholm, (hvor jeg er født og opvokset).

Forinden havde han også købt en hel del jord forskellige steder, bl.a. ved Lundgaard, v/Stoholm, der havde han, da Lundgaard (en herregaard), blev udstykket, købt sig et stykke jord, (han tænkte vist nok, iflg. Moster Karen, på at blive landmand igen.) han havde også et stykke jord, hvor det nuværende Anlægsgade i Stoholm ligger, det udstykkede han og solgte, som byggegrunde. En overgang ejede han, sammen med nogle andre, også Justenborg i Stoholm, hjørnebygningen, hvor der nu er bank.

Den større ejendom, (hvor jeg er født), købte han som en brandtomt, det var en tømrer Jensen, det brændte for. Far byggede det så op til det, det var i min tid, der flyttede de ned i 1917 – måske 18.

Da herregaarden Lundsgaard lade blev revet ned, var far med til det, han opdagede det var egebjælker, der sad her, han købte bjælkerne og lavede spisestuemøbler af dem.

Møblerne har jo været både gode og solide, mor og far havde dem, og der var mange til at slide på dem, Karen og Godtfred overtog dem, og de er stadig lige gode, (Tante Karen, har sagt, at hun håber Søren vil overtage dem engang).

Far var flere gange i bestyrelsen for Stoholm Borger- og Håndværkerforening, og også formand, herunder også i Teknisk skole, som havde hans store kærlighed, han var drivkraften i denne skole, iflg. et avisudklip, han var også lærer der.

Han var formand i Stoholm El-værk. Vandværket havde han ledelsen af.

Han var med i Menighedsrådet og medlem for kirkekomiteen, som arbejdede for en ny kirke i Stoholm, fra 1938 var han synsmand for Fjens Herreds provsti, og i 1946 indvalgte han i Sognerådet i Stoholm på en borgerliste, han genvalgte året efter.

Han var vurderingsmand for Den alm. Brandforsikring fra 1912 – 1939, formand.

I 1948 fik han et sølvbæger for trofast arbejde.

Han har været vurderingsmand for Jydsk Grundejers Kreditforening gennem mange år, formand i 12 – 14 år.

Han var med til at oprette Landhåndværkerforeningen for Viborg Amt, her var han formand i ca. 20 år.

Ja – det var mange jern, han havde i ilden, dygtig var han.

Han fik for resten, ud over alt dette, som 78-årig, i 1962, overrakt Mesterforeningens hæderstegen i guld, for dygtigt arbejde inden for organisationen.

Jeg syntes, det er svært at leve op til.

Foruden alt dette, var han en umådelig god mand for min mor, og en fantastisk retfærdig og kærlig far for os børn.

En ting, som jeg også synes, I skal vide om min far, er noget, som jeres møster Ralle lige har fortalt mig nu:



Der raserede en overgang i Stoholm, en tyfus epidemi, den opstod en gang om året i fire år. Det var en gru og en sorg så stor, flere familier uddøde helt, andre mistede mange af deres kære

En læge Thede, vi havde i Stoholm, fandt frem til, at der i alt dette måtte være en smittebærer, og det måtte være et barn, der gik i skole, idet sygdommen altid opstod blandt skolesøgende børn.

Han fandt frem til barnet, en dreng. Drengen blev indlagt i længere tid. Man turde ikke sende drengen hjem pga. smittefaren.

Amtslægen i Viborg, som var Sundhedsstyrelsens ledende medicinalperson, bestemte, at drengen nu skulle sendes hjem, men isoleres i et hus sammen med sin familie.

Herover blev hele Stoholms by's befolkning meget rystede, de forsøgte, at forhindre hans hjemkomst.

Samtidig havde en af borgerne læst, eller hørt, at man kunne operere for denne sygdom, ved at operere galdeblæren hos smittebæreren.

Disse borgere, bad nu far (som var radikal) og formand i Stoholms Borger- og Haandværkerforening, og at rejse til København, og tale med daværende minister Bertel Dalgaard (radikal), om sagen.

Far rejste på disse borgeres opfordring til København og opsøgte Bertel Dalgaard, som far kendte personligt.

Bertel Dalgaard tog straks affære, og fik en tilfaldelse i orden så drengen måtte opereres.

Amtslægen blev meget opbragt og rystet over dette, idet han havde arbejdet med sagen i lang tid, uden at nå længere med den, desuden havde han jo fundet frem til ovenstående løsning.

Amtslægen henvendte sig nu til læge Thede i Stoholm, han ønskede nu omgående en samtale med Bøvling.

Far blev tilkaldt, til et møde med de høje herrer. Han blev spurgt, hvordan han kunne ordne denne sag på en dag eller to, når han, Amtslægen havde arbejdet med sagen i lange tider, uden at finde frem til en løsning.

Hertil indskød fru Thede ”Jamen, det skal jeg sige dem, hr. Amtlæge, det kommer af, at Bøvling er dus med ministeren.”

Hverken amtslægen, eller overkirurgen på Skive sygehus, havde hørt om denne operation før. Overkirurgen indvilgede i, at opererer drengen, som fik galdeblæren fjernet, idet det var der smitekilden opstod.

Drengen kom rask hjem.

Når far gik ind for en sag, så slap han den ikke af syne før alt var i orden.

Dengang, som nu, havde ministeren også visse dage i ugen, hvor de tog imod folk, der i forvejen havde anmeldt deres komme, men det havde far ikke gjort, han var bare rejst af sted, den dag

han kunne afse til denne Københavnertur, han brasede lige ind til Bertel Dalgaard.

Bertel Dalgaard så lige op fra sit arbejde, og så sagde han: ”Jamen Go-Dav Bøvling, velkommen til”, så han blev altså ikke særlig overrasket over fars indtræden.

Ting far har fortalt fra sin barndom

Far har fortalt mig, at han kunne huske nogle gange, når han sammen med sine forældre, var på besøg i Houлинд. Så var de først kørende til Stoholm, der tog de med toget til Struer, derfra skulle de med dagvognen fra Struer til Lemvig, han huskede også, at de, altså dagvognen, skiftede heste i Remmergaard (ligge lige nord for Vinderup). Når de endelig nåede til Lemvig, blev de afhentet der af familien på Houлинд.

Da far var en lille dreng, (jeg ved ikke hvor gammel), fik han så lov, at blive på Houлинд, hos sin bedstemor i lang tid, (måske en sommerferie)

Han fortalte engang en historie, som han ikke forstod, da han hørte den, det var først mange år efter, at historiens morsomhed gik op for far.

Far var på ferie, en af vennerne fra Houлинд kom på besøg, han kendte jo godt familien, (altså begge fars forældre), bedsteforældrenes ven siger så: ”Han er da mere mørkhåret end jeres familie eller er”, fars bedstemor strøg far over håret, så sa’ hun til denne ven, ”Jamen hvem tages de da han ligner?” Hvortil venen svarede, ”Ja – men a kinner jo ingen po den egn.”

Både fars bedstemor og venen fik sig en god latter, far kunne bestemt ikke forstå morsomheden i dette.

Far har fortalt mig, at han pludselig en dag kunne se vittigheden. Men jeg tror slet ikke børn kan finde ud af ironi og vittigheder i det hele taget.

En anden ting, som far har fortalt (iflg. Karen og Anna Thestrup).

Min fars mor, ville gerne en tur hjem til Houлинд og besøge sin familie, de fik spændt heste for og begav sig af sted. Det var min far der skulle være kusk, (jeg ved ikke, hvor gammel far var), men i hvert fald, så har min bedstemor, fars mor, ikke følt sig særlig tryk ved den køretur. Resultatet blev, at de måtte vende om. Min fars mor sagde til sin mand, Niels Østerbøvling, at dette turde hun i hvert fald ikke.

Hun har nok haft en børneflokk med sig tænker jeg.

Bedstefar, må jo have været en flink mand, for han havde svaret og sagt, at det skulle hun ikke være ked af, for nu skulle han lige køre dem til Houлинд. Det gjorde han så. Og så gik han hjem. De skulle blive der nogle dage.

Jeg vil nu gætte på, at han er gået til Struer, og har så taget toget til Stoholm, men dette står for min regning.

Da far med sin mor og sine søskende atter vendte hjem, havde man på Houлинд givet dem to dejlige heste, man kunne køre standsmæssigt med.

Jeg synes, det er en hel solstrålehistorie.

Jeg har nu talt med moster Karen, og om dette at vores bedstefar kunne gå fra Houлинд.

Dertil har moster Karen sagt, at hun heller ikke troede, at det var så langt han gik. Hun mener, at familien skulle overnatte på en eller anden kro undervejs, men hun husker ikke hvilken kro det var, derfra gik bedstefar hjem.

Samtidig fortalte hun mig, at far engang havde fortalt, at hans storebror, Christian, fik et sæt nyt tøj, min far har jo nok været lidt ked af, det ikke var ham der fik det, men så fik han til gengæld et par af Christians aflagte sko.

Fars mor havde sagt ”Nå, hvad siger du så Søren?”. Far havde svaret, ”Ja – de’ er da bej’re end ingenting”.

Far har også en gang fortalt, at hans far havde været i Viborg til et marked, han havde købt skøjter til Christian og far, de blev jo meget glade, de for af sted, ned til en dam, de havde på marken.

De sprang rundt på isen, men far faldt og slog sit hoved. Christian kom så slæbende hjem med min far. Han skulle kaste op osv. (Han har nok fået hjernerystelse).

Bedstemor havde sagt til sin mand, ”Hvad køber du dog også sådan noget skidt til drengene for?”. (Ja – bedstefar kunne jo ikke vide, at de ikke kunne klare denne, for dem, ret så ny sport).

Far har også engang fortalt, at han i sin læretid, som tømrer, var kommet gående hjem til sine forældre, han bad da sin mor om at lappe sine bukser på bagen. Det var det eneste par han havde.

Det ville hans mor gerne gøre for ham, men imens hun lappede bukserne, kaldte fars far ham til side, han havde købt et par ny til ham. Han ville gerne hjælpe min far. Det ville bedstemor også, men de havde nok ikke råd til sådan en luksus. Bedstemor havde sagt, ”Ja – men han må da selv tjene sine penge, ligesom de andre gør, så må han lade være med at være tømmelærling.”

Når far fortalte om den slags ting, var det altid med stor forståelse, aldrig med bitterhed. Men derimod med et vist glimt i øjet.

Kirsten og Søren Bøvlings børn

Karen Nielsine Jensen Bøvling, født 11. september 1901 i Stoholm.

Gift med **Alfred Sørensen Thestrup** født 17. april 1899. Gift i Feldingbjerg kirke den 27. oktober 1929.

Gotfred Jensen Bøvling, født den 22. januar 1909 i Stoholm, død den 30. november 1981 på

Skive sygehus, begravet i Stoholm den. 3. december 1981.

Gift med **Karen Christensen** født den 28. september 1921. Gift den 29. september 1943 i Gammelstrup

Ragnhild Jensen Bøvling, født den 8. januar 1911 i Stoholm.

Anna Jensen Bøvling, født den 4. juli 1912 i Stoholm.

Margrethe (Grethe) Jensen Bøvling, født den 18. juni 1914 i Stoholm.

Gift den 12. december 1937 med **Holger Bach Nielsen**, født den 15. januar 1912.

Else Jensen Bøvling født den 3. september 1918 i Stoholm.

Gift den 1. maj 1942 med **Børge Kranker** født den 27. juli 1918.

Ellen Jensen Bøvling født den 8. juli 1924 i Stoholm ,

Gift med **Johannes Livbjerg** den 8. august 1944 i Feldingbjerg kirke

Folketælling 1940, Feldingbjerg sogn

Søndergade 19, Stoholm, matr. nr. 1ab
Bøvling, Søren Jensen, født 18/10 1880 i Smøllerup, gift 27/11 1906, Husfader, Tømrer- og Snedkermester, Maskinsnedkeri

Bøvling, Kirsten Jensen, født 13/9 1884 i Borris, gift 27/11 1906, Husmoder

Bøvling, Gotfred Jensen, født 22/11 1909 i Feldingbjerg, Barn, Tømrersvend, Maskinsnedkeri

Bøvling, Else Jensen, født 3/9 1918 i Feldingbjerg, Barn, Defiktrice, Apotek

Bøvling, Ellen Jensen, født 8/7 1924, Feldingbjerg, Barn, Husassistent, hjælper til i huset

Laursen, Holger Emil, født 24/3 1921 i Feldingbjerg, Tømrerlærling, Maskinsnedkeri.

Død

Søren er død efter september 1969.

Politimesteren
Fjends-Nørløngs Herred

Gjft er tilføjet.
 at jeg idag efter derom fremsat Beggæring har udfærdiget Næringsbevis for
Søren Jensen Bøvling
 der er født i Smøllerup Sogn den 5/10 1880, paa at være
Tømrer
 hvilken Næring han vil have at drive i Ejendommen
Matr. nr. 1 ba Stoholm, Feldingbjerg Sogn
 overensstemmende med Lovgivningens Bestemmelser, navnlig Næringsloven af 29
 December 1857.

Til Bekræftelse under min Haand og Embeds Segl.
 Fjends-Nørløngs Herredskontor, Viborg, den 31 August 1909.

Schouenborg
L.S.

Revislon: 36 Kr.
 Stempel: 8 "
 44 Kr.
 fireti fire Kroner

Ovenstående er en kopi af det næringsbrev Søren fik i 1909.

Politimesteren
Fjends - Nørløngs Herreder

Gøre vitterligt
 At jeg idag efter derom fremsat Beggæring har udfærdiget Næringsbevis for
Søren Jensen Bøvling
 der er født i Smøllerup Sogn den 5/10 1880, paa at være
Tømrer
 hvilken Næring han vil have at drive i Ejendommen
Matr. nr. 1 ba Stoholm, Feldingbjerg Sogn
 overensstemmende med Lovgivningens Bestemmelser navnlig Næringsloven af 29
 December 1857.

Til Bekræftelse under min Haand og Embeds Segl.
 Fjends - Nørløngs Herredskontor, Viborg den 31 August 1909.

Kendelse: 36 Kr.
 Stempel: 8 "
 44 Kr.
 fireti fire Kroner

Schouenborg
L.S.

11 Kirsten Jensen

født den 13. september 1884 i Sparekjær, hjemmedøbt den 26. september af skolelæreren.

Fremstillet i Borris kirke den 3. april 1885.

Forældre: Landpost i Sparekjær Anders Jensen og hustrue Kristiane Kristensen 20 Aar gl.

Faddere

Moderen

Jens Andersens hustru i Taarup

Samt Faderen

Husmand Kristian Hansgaard, Daubjerg

Husmand Anders Jensen, Taarup

Konfirmation

Konfirmeret den 2. oktober 1898 i Daugbjerg.

Bryllup

Ægteskab med Søren Jensen Bøvling den 27. november 1906 i Mønsted kirke.

Datteren Ellen fortæller

Kirken, min mor blev døbt i Borris kirke, blev nedrevet ca. 1904 (så vidt jeg ved blev altertavlen og talerstolen flyttet til den nye kirke i Sparekjær ca. 1904) Min far var på dette tidspunkt tømrersvend i Viborg, han var med til både, at nedrive den gamle kirke i Borris og at bygge den nye kirke i Sparekjær).

Som det senere fremgår, døde Kirstens mor, da Kirsten var 7 år, Kirsten lå, på dette tidspunkt selv i sengen med brandbylder på sit ene ben, det var vedtaget, at benet skulle sættes af, men det sidste hendes mor bad om, inden hun døde, det var, at man ikke måtte gøre det, ellers ville hun hellere hendes lille pige skulle dø sammen med hende.

Det lykkedes hendes far, at få fat i en dygtig læge, Dr. Rambus i Sjørup, han reddede hende for den ulykke, han fik hende kureret igen.



Kirsten Jensens far giftede sig få år efter med sin anden kone, som var en god stedmor for min mor og hendes små søskende. Hun var kun 12 år ældre end min mor.

Kirsten kom ud at tjene da hun blev konfirmeret. Senere var hun pige på Stakjær station, hos stationsforstanderen, derefter pige i Mønsted Brugsforening, hvor hun skulle passe huset, og en masse børn, samt stå i butikken og ekspedere til kl. både 22 og 24 hver aften. Her mødte hun min far, han købte snustobak i store mængder, han brugte ikke at snuse, men han måtte jo købe noget, når han kom. (Det har han selv fortalt.)

Kirsten Jensen var også i Viborg en tid, på en strygestue, (jeg ved ikke hvor længe), her lærte hun fransk vask og strygning.

På den måde kunne ægteparret Kirsten og Søren J. Bøvling begynde deres ægteskab. Den første søndag de var gift lavede han et strygebræt til hende, og hun vaskede og strøg for folk, me-

dens far var tømrersvend, med det resultat, at de få år efter deres ægteskab kunne starte tømrerforretning selv.

Fransk vask og stryging var vask af f.eks. stivede broderede duge, skjortebryster, flipper mv. Det var også det mor havde i Stoholm, de første år af deres ægteskab.

Kirsten Jensen blev gift med far, Søren Bøvling.

Ting, som mor har fortalt mig fra sin barndom og ungdom, det vil jeg her fortælle videre til jer, hendes børnebørn. I har jo selv kendt jeres bedstemor, derfor syntes jeg I skal vide det.

Da min mor var en lille pige, der lå syg med brandbylder, man havde bestemt hendes ben skulle sættes af, hun var 7 år, da lå hun, som andet sted skrevet, ved siden af sin døende mor.

Hendes mor bad sin mand om, at forhindre dette, (moderen synes ikke hun kunne efterlade en stakkels enbenet pige.) Han efterkom dette ønske og henvendte sig derefter til Dr. Rambus i Sjørup.

Dagen var bestemt, hvor benet skulle sættes af, og det skulle foregå i hjemmet.

Dr. Rambus gik med liv og sjæl ind for, at redde lille Kirstens ben, hvad han har givet hende af medikamenter, det ved jeg ikke, men han kom jævnlige i hjemmet og behandlede hende.

Hendes far skulle så derudover masere benet med en bestemt olie, og hun blev rask igen, hun har fortalt, at hun haltede i mange år.

Mor så derefter op til Dr. Rambus, som var han en afgud, for ikke nok med, at kurerede hendes ben, så kom han også med små gaver til den nu moderløse Kirsten. Når mor fortalte om Rambus, så havde hun julelys i begge øjne. (Jeg tror desuden Jeppe Aakjær senere har skrevet et stykke om ”Dr. Rambus’s hjem i Sjørup, jeg tror han senere havde sin gang der.)

Efter mors tidlige død, kom først hendes far-mor, der senere er omtalt her, en lang tid og

passede den lille familie, derefter kom hendes mormor i ca. 1 år.

Derefter fik de en husbestyrerinde, jeg tror hun hed Karen, hende elskede mor og hendes små søskende, de håbede på hun ville blive hos dem altid, men sådan gik det ikke, for hendes far Anders Jensen elskede hende nok ikke så højt, han søgte sig i hvert fald en ny husbestyrerinde.

Der var så en Karen Marie Pedersen, der søgte pladsen, hun var fra Foldager v/ Støvring, hende rejste han ned og så på. (Jeg tror nok han som postbud havde 1 gratis rejse om året, den brugte han nok til det). Han kom hjem med besked om at de nu skulle have en ny i huset. Børnene var kede af, at de nu skulle af med Karen. De var blevet så glade for hende, de besøgte hende også senere, og hun besøgte dem.

Men den samme Anders Jensen, var jo nok lidt af en charmetrold, for Karen Marie Pedersen, som nu ankom, var ikke alene køn, men 20 år yngre end ham, og endog forlovet med en gårdmandssøn fra sin hjemegn.

Såvel Anders Jensen, som hans piger kom til, at holde meget af den samme Karen Marie Pedersen, han så meget, at han giftede sig med hende i 1893.

Mor kom til at holde meget af sin stedmoder, ja hun elskede hende livet igennem, og betragtede hende som alle tiders mor.

(Det syntes jeg er enestående, når man tænker på, at hun kun var 12 år ældre end min mor.)

Det var også godt klarer af stedmoderen, der kun var 20 år gl. først gjorde hun sin forlovelse overstyr, derefter giftede hun sig med en mand der var 20 år ældre og så overtog hun 3 små piger. (Ja – hendes lige findes da ikke, derfor skal hun også omtales her i min anetavle, jeg har selv kendt hende, hun var med til mit bryllup, og var altid en god bedstemor.)

Sammen med omtalen om min mors stedmoder, min bedste Himmerland, (kaldte vi hende), vil jeg gerne give jer et par karaktertræk om hende.

Min mors familie, både til moderens side og til faderens side, spurgte ofte min mor, da hun havde fået stedmoder, ”Jamen er hun da god imod jer”, eller ”slår hun jer ikke”, hvortil mor frejdigt kunne svare, ”Hun er altid god imod os”. Det kunne man slet ikke tro på, på de tider. Men det var sandt.

Mor kom ikke ud at tjene før efter sin konfirmation, det var da ikke helt almindeligt, når man var datter af en landpost, og oven i købet havde stedmoder. Da mor kom ud i sin (så vidt jeg ved) første plads, var det på en gård i Ørum, hos en gårdmand som hed Boller, mor kunne ikke lide at være der, hun syntes de var så hårde. Hun løb så af sin plads en sen aften, da hun havde fået en lusing af gårdmanden, hjem til forældrene i Mønsted. Men ak- og ve, hendes far var hård, som flint, han tog hende i håret, og sagde til hende, at sådan løb man ikke af sin plads.

Hendes stedmoder løb ved siden af, og bad ham om, at lade lille Kirsten blive hos dem, ja – hun faldt endog på knæ, og bad til både Vor Herre, og til sin mand, om at forskåne Kirsten, men det hjalp heller ikke.

En anden gang løb mor, fra den samme plads, det var en juleaften.

Sønnen på gården gjorde tilnærmelser til min mor, og mor kunne ikke lide ham, og afviste ham på alle måder, det ville han så hævne.

Til juleaften havde mor jo nok haft travlt, nu skulle hun ud at malke, sønnen på gården skulle hjælpe hende, inden den store julehøjtid.

De var nu begge omklædt i deres bedste stadstøj til jul.

Den førømtalte søn, gik så hen og dypede mors malkeskammel i revlingen, bag køerne, dette opdagede hun, så hun gik lige hen til ham og tørrede skidt af på hans nye tøj.

Så faldt der på ny øretæver fra gårdmanden, dette ville mor ikke finde sig i, så løb hun hjem igen, og atter var det hendes far der var en hård mand, hvorimod hendes stedmoder gik i forbøn for hende hver eneste gang der var noget.

Sådan har mor altid omtalt sin kære stedmoder.

Men den samme stedmoder Karen Marie, kom så sandelig ikke til at danse på roser, de var i hvert fald fyldt med torne.

Mor har fortalt, at hendes stedmoder elskede og tilbad hendes far, men alligevel syntes min mor ikke han var lige god imod hende altid.

Han sagde tit til hende ”Sådan gjorde Christiane ikke osv.”, det syntes mor var synd for hende, for hun gjorde alt så godt hun kunne.

Hun fødte ham (så vidt jeg kan regne ud) 13 børn. Først et hold tvillinger, hvoraf den ene døde, så nogle enkelte, (jeg ved ikke i hvilken rækkefølge) et helt hold tvillinger døde, og hun fødte nok et hold tvillinger, hvoraf en døde, en overlevede, det var min moster Alma, som I også kendte, og satte pris på.

Mors far døde som 59 årrig, da var min mors stedmoder kun 39 år, og havde oplevet alt dette, og havde taget tingene, som de bare kom.

Hendes yngste barn hed Grethe, som kun var 3 år, hun var født i 1909.

På dette tidspunkt var mor gift og havde allerede fået sit første barn i 1907.

Mor var meget nært knyttet til sine små halvsøskende, holdt meget af både dem og sin stedmoder, og følte det som en tragedie, at hende stedmoder nu stod alene med denne store flok, hun havde nu kun en pension efter sin mand, fra postvæsenet på 20,- kr. pr. md.

Men i mellemtiden, inden faderen døde, havde min mor og far, fået mors søster på 10 år Johanne, hjem til dem i Stoholm, senere kom Alma også, derfor er jeg måske særlig knyttet til disse to af mors halvsøstre (*endskønt jeg ikke*

var født på det tidspunkt). De to betragtede mit hjem, som deres, og det var jo kun en lykke for mig senere.

Min bedstemor stod jo ikke særlig godt i det, men hun var af en god familie, der så hjalp hende til at overleve. *(Hun var for resten også selv en tvilling, jeg har kendt hendes tvillingebroder, han hed Stefan)*.

I hendes familie havde man en slags aftægts hus, der fik hun tilbud om at komme ned, her flyttede hun så efter manden død ned. Her kunne hun bo gratis, og samtidig få gratis kartofler og roer.

Senere mødte hendes, i sin tid forsmåede forlover op, han var nu blevet gårdmand, han friede til hende endnu en gang, han ville overtage hende og alle hendes børn, men hun ville hellere leve i fattigdom i mindet om den mand, hun havde elsket overalt på jorden. *(Hvilket mor slet ikke kunne forstå.)*

Johanne mødte en svend, hjemme i Stoholm, hos min far, han rejste til Amerika, og året efter fulgte hun efter ham. *(Det er Ediths og Normanns mor og far)*.

Alma blev senere gift med onkel Alfred, han var urmager, og sammen købte de Gedsted Kro.

Hos dem kom jeg også i min barndom på ferie, det var et skønt sted at komme.

Men tilbage til min bedstemor (Himmerland), hun kom i min barndom på ferie hos os, i ca. en måned, hende og min mor hyggede sig meget sammen, mor kaldte hende altid for mor.

Hun hjalp også med at reparere tøj, strikkede strømper til os o.lign.

Men det værste for mig var, i den tid hun var hos os skulle jeg gå i de fine hjemmestrikkede strømper, som hun havde lavet, det var jo logisk nok, men de kradsede så forfærdeligt, men der var ikke noget at gøre, var hun der, så skulle hun også se, at vi skønnede på tingene, som hun havde lavet til os.

Moster Johanne, var jo, som før skrevet rejst til Amerika i 1919, på hendes 20 års fødselsdag, derovre giftede hun sig så med tømrersvenden, Vilhelm Stjernholm Bondesen, som hun havde lært, at kende hjemme hos mine forældre.

Jeg hørte hele min barndom så meget om dem, mor sendte til jul altid spegepølse og ”kongen af Danmark bolcier” til dem, – ja jeg hørte så meget om moster Johanne, at jeg følte, at hende kendte jeg meget godt. Mor sagde altid til mig, i min barndom, når jeg eventuelt ikke gad, at lave et eller andet, ”Dengang moster Johanne var 10 år, da kom hun her til os, og hun kunne det, og det”, ja – så var jeg, vel forhåbentlig så klog, at jeg alligevel tænkte, at det måtte jeg da se, at leve op til.

Ca. 30 år efter, at de var rejst til Amerika, kom de hjem, jeg glædede mig, akurat ligeså meget, som andre glædede sig til at se dem, endskønt jeg aldrig havde mødt dem før.

Da var jeg for længste gift med jeres far, Per var lille, og jeg ventede Jens, da var min fætter Normann med hjem.

Her i Struer skulle de alle bo hos moster Karen og onkel Alfred, vi boede lige overfor i Jyllandsgade 26, Struer. Vi kom jo så begge til at kende dem på den måde. Da de hilste på mig sagde de begge ”Dig kan vi ikke kende, for du var jo ikke født, da vi rejste hjemmefra”.

Jeg var glad for at møde dem, men da vi kom hinanden lidt nærmere, sagde jeg til min moster Johanne. ”Det er mærkeligt, at jeg så godt kan lide dig, for i min barndom hørte jeg altid (når jeg ikke var særlig rar), at sådan og sådan var Johanne, da var jeg til tider træt af dig”.

Hun grinede af det en hel aften, men gode venner blev vi. Jeg så hende desværre aldrig mere. Men derimod knyttede jeg et varmt venskab med hendes børn, mest Edith og Normann, de andre af hendes børn har jeg jo ikke kendt, men jeg tænker alligevel tit på dem.

Når jeg fortæller jer alt dette, er det fordi, jeg syntes, at min bedstemor (Himmerland) i den grad kommer min anetavle ved, endskønt hun ikke kan opføres på den.

Hjemme over mine forældres skrivebord, hang mor og fars forældre i glas og ramme i maghonorammer, (I husker det sikkert selv), der havde min mor så to mødre, men det var bare en naturlig ting, at mor havde to mødre.

Jeg vidste godt, hvordan tingene hang sammen, men alligevel, tænkte jeg aldrig på, når man hørte forfærdelige historier om onde stedmødre, at vi kunne have sådan en i familien, det havde vi altså heller ikke, for mor, var hun mor, og for os var hun bedstemor.

Jeg husker engang min mor sagde, ”Jeg vil hellere have stedmoder end selv, at være det, for ligemeget hvor god en stedmor kan være, så er alles øjne rettet mod hende, hun er altid mistænkt, men jeg har jo også været en af de heldigste på denne jord, hvad stedmoder angår, hun har været min mor”.

Det er jo også, at være heldig, når man tænker på tiderne dengang, men det er ikke alene held der har gjort dette, det er fordi, hendes stedmoder, - (som sådan nævnte hun hende aldrig) mor, har været et hjertegodt menneske, derfor kan hun ikke hædres nok i jeres/min anetavle. (Men hun hører jo ikke med i den ved blodets bånd, men derimod ved hjertebånd, og det er for mig lige så vigtigt).

Æret være hendes minde.

Min mor Kirsten Bøvling

Idet jeg nu på det forrige blad fortalte om mors barndom, og ikke mindst om hendes gode stedmoder, så vil jeg her fortælle jer noget, om selve min mor, som I jo nok har bemærket, har jeg skrevet et stort stykke om alt det min far var, og kunne, alle de ting han stod for, og det var meget, men det kunne han ikke have klaret uden

mor, for det første betød hun alt for ham, for det næste var hun ham en dygtig kone.

De blev jo gift i november 1906, boede først i en lejlighed, her fik de Karen den 11. september 1907, flyttede så i eget hus, og begyndte selv forretning, her fik de Gotfred, den 22. januar 1909, Ragnhild den 8. januar 1911 og Anna den 4. juli 1912, dernæst Grethe den 18. juni 1914, ja alle de små børn, syntes jeg nok man kunne tabe pusten af, men samtidig skulle der jo laves mad til lærlinge og svende, så der har været meget at bestille. Dernæst flyttede de så længere ned af gaden og begyndte en større forretning, i ca. 1917 – 18. Else blev i hvert fald født derude den 3. september 1918, og i 1924 den 8. juli fik de så mig, jeg husker jo kun tiden fra den tid.

Mor havde altid meget travlt, hun havde ganske vist ung pige til hjælp, men der var nok at se til. Jeg vil altid mindes mor, som en god og mild mor, og så havde hun alle tiders humoristiske sans, hun kunne grine, og kunne slet ikke holde op igen, når hun først fik begyndt. Hun havde sans for lunhed, og var det selv, altså lun. Hun elskede at læse, og når hun fandt en god bog, så kunne huset næsten vælte om ørene på hende, hun læste bare, og hun morede sig højlydt over det hun læste.

En ting hun aldrig har fortalt mig, men derimod tante Karen i Stoholm, det var, at engang, var hun faldet i en bog, og den var spændende. Pludselig var kl. blevet 12, og inde i spisestuen stod far, med han svende og lærlinger, han var blevet en hel del fortørnet over denne letsindighed mor udviste, når han og hans folk jo skulle spise præcis kl. 12. Mor fik fantastisk travlt og udsatte ham aldrig siden for sådan et chock.

Jeg havde en dejlig mor, jeg boede hjemme helt til jeg blev gift med jeres far. Når jeg kom hjem om aftenen fra Viborg, havde mor altid mad til mig, og hun smurte min madpakke hver aften, hun hjalp mig på alle måder, ja hun stoppede enddog mine strømper lige til jeg rejste hjemmefra.

Jeres far holdt også meget af hende, han har sagt til mig, at han følte han havde fået en mor i hende. Hun kan jo på ingen måde beskrives på nogle få blade, men I har jo selv haft den lykke, at opleve hende.

Men skal det siges i få ord, så kan jeg sige:

Hun var simpelthen alle tiders mor, en mor der er få, der har haft magen til.

Mor havde også en særlig egenskab i, at tænke på andre, var der nogen der var i nød, så kunne de roligt komme til mor, lige meget hvem de var, og hvor de kom fra.

I min barndom kom der tit folk der gik fra dør til dør og tiggede for det daglige brød, de gik aldrig forgæves til min mors dør.

De kom ind, blev budt på mad, og fik en madpakke og penge med når de gik.

Jeg husker engang en juleaften.

Mor var nok midt i at lave julemad til os, der kom sådan en mand, til vores dør, han blev budt ind til mad. Jeg var en halvstor pige på det tidspunkt, jeg har nok været synligt irriteret over dette, midt i min længsel efter julegaver, (dette var for mig en forsinkelse af min jul), (egoistisk), jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg kan derimod huske hvad min mor sagde, ”Jamen, det er dog forfærdeligt, at være så ensom, og så sulten, jeg syntes det er synd for folk, at de har det så ondt, og en ting er sikkert, det er, at jeg er glad for, at det ikke er en af mine egne der har det sådant, derfor ville jeg gerne hjælpe ham”.

Jeg indså mors kærlige hjerte i dette, men nok for sent.

Hvis mor hørte om nogen i Stoholm der led nød, og det hørte hun tit, på det tidspunkt, ja - så var mor ved at trække tøjet af mig (som intet manglede) for at give det videre til dem der manglede noget. Men jeg tror nok jeg syntes, at det var grove løjer, når jeg pludselig så nogen, fra min egen skoleklasse i mit tøj, og med mine

legesager. Men heldigvis, så var jeg da så klog, at jeg ikke sagde noget til klassekammeraterne, men derimod til min mor, når jeg kom hjem, helt opbragt over dette. Mor sagde, ”Du mangler jo ikke noget, det gør de”.

Jeg husker også, af ot til min far sagde, ”Lille mor, hvis din bagdel hang løs, så havde du givet den bort”.

Jeg tro han havde ret, mor var virkelig godgørende, på alle områder.

Men der var, som før sagt, ingen grænser for mors gavmildhed, og havde min far ikke holdt fast i den anden ende, så havde hun haft hjerte nok til, at give alt bort. Og ikke mindst til os børn, men som en selvfølge, og til dem der kunne trænge til en hjælpende hånd. Lige meget hvem de var.

Heri var hun noget specielt, når far altid sluttede op om sine børn, børnebørn, svigerbørn og familie, så sluttede hun også op om alle andre. Og altid om nogen, der kunne trænge til en hjælpende hånd.

Ja - jeg syntes faktisk, hun var noget helt for sig selv.

Død

Kirsten dør den 12. oktober 1967 på Amtssygehuset, Viborg købstad, Søndre sogn. Hun bliver begravet på Stoholm kirkegård, Feldingbjerg sogn, Fjends herred.

Kirsten var husmoder i Søndergade, Stoholm. Født i Nørre Borris sogn, Viborg amt 1884, 13. september, datter af landpost Anders Jensen og hustru Kristiane Kristensen, begge døde. Gift med forhenværende tømremester Søren Jensen Bøvling.

83 år. Begravet af Provst Boserup. Viborg herredsret 13-10-1967, Meldt dødssoget 16-10-1967.

12 Ole Lauritsen

Ole blev født den 8. marts 1891 i Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Han blev døbt den 11. marts i kirken.

Hans forældre var Husmand og Snedker Peder Christian Lauritsen og hustru Inge Kathrine Olesen. 27 Aar gammel.

Faddere

Båret af Husmand Anders Boutrup Pedersens Hustru Karen Marie Olesen af Hulmose.

Husmand Anders Boutrup Pedersen, ibd.
Gårdmand Ole Kristensen af Trug i Nr. Felding

Pigen Kirstine Olesen, ibd.

Konfirmation

Ole blev konfirmeret i Vinding kirke den 16. april 1905. Forældrene står som Gaardmand Peder Christian Lauritsen og Hustru Inger Kathrine Olesen af Svenstrup. Han blev konfirmeret af Sognepræst J. P. Jensen.

Bryllup

Han blev gift med Annie Andrea Marie Nielsen den 6. juni 1921 i Furreby kirke, Børglum herred, Hjørring amt.

Børn

Første barn får navnet **Gunnar Lauritsen** blev født 21. maj 1922 i Vester Svenstrup, Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Forældrene var Gaardmand i Vester Svendstrup Ole Lauritsen og hustru Annie Andrea Marie født Nielsen. Ole er 31 år og Annie er 30 år. Han blev døbt 11. juni af Sognepræst F. Fangel.

Faddere

Barnet Moder



Inger Kathrine Lauritsen, Enke efter Gaardmand Peder Chr. Lauritsen af Hostebro

Gaardmand Johannes Bredtoft og Hustru Karen Marie født Lauritsen af Nr. Omme.

Den 16. juli 1925 får de endnu en søn, han får navnet **Aksel Lauritsen**. Han bliver døbt 2. august 1925 i Vinding kirke af Sognepræst F. Fangel.

Forældreoplysningerne er de samme som for Gunnar.

Faddere

Barnets forældre
Gårdmand Peder Lilbæk og Hustru Kirstine født Olsen af Vinding sogn.

Den 29. marts 1927 nedkommer Annie med en datter, hun bliver døbt den 18. april 1927 og får navnet **Inger Dorthea Lauritsen**. Hun bliver

døbt af sognepræst til Vinding kirke K. Larsen i kirken.

Forældrene var de samme som ovenfor.

Faddere

Barnets forældre
Pige Laura Nielsen
Gaardmand Kristian Barslund begge af
Maabjerg.

Det næste barn bliver endnu en søn, han bliver født den 19. februar 1929 i Vester Svenstrup, han bliver døbt den 29. marts og får navnet **Laurits Kaustруп Lauritsen**. Han bliver døbt af Sognepræst K. Larsen i kirken.

Forældre oplysningerne er de samme som ovenfor.

Faddere

Forældrene
Inger Kathrine Lauritsen, Vildbjerg sogn
Niels Martinus Olesen
Olivi Margrethe Olesen, Trug, Nr. Felding
sogn.

Den 24. september 1935 kommer det sidste barn, det bliver en søn. Han bliver døbt den 13. oktober og får navnet **Peder Christian Laurit-**

sen. Han bliver døbt af Sognepræst K. Laresen i Vinding kirke.

Forældrene er de samme som nævt tidligere.

Faddere

Forældrene
Sadelmagermester Mads Møller og
Hustru Ingeborg Lauritsen
Rentier Inger Kathrine Lauritsen af Vild-
bjerg.

I folketællingen i 1930 har de en tjenestekarl ved navn Jens Nørgaard Poulsen, han var født den 18. marts 1910 i Vind.

På dette tidspunkt har de 4 levende børn og 1 som er død. Der opgives en værdi på 2.900 kr.

1. Avisartikel

I 1971 kunne man læse følgende i den lokale avis.

Forhenværende gårdejer Ole Lauritsen og hustru Annie Lauritsen, Tværvej 3, Sørvad, kan søndag den 6. juni fejre guldbryllup.

Ole Lauritsen, der fornylig fyldte 80 år, er født i Øster Spåbæk i Vinding. Som ung kom han



Gården her er Nr. Svenstrup.

i lære som tømrer og arbejdede ved dette fag, indtil han i 1919 overtog gården Nr. Svenstrup. Gården blev drevet frem, og også hans håndværksmæssige uddannelse kom i anvendelse, idet gårdens bygninger blev istandsat over det hele. Ole Lauritsen har igennem årene haft flere tillidsposter, bl. a. var han kasserer i menighedsrådet i 16 år, og var med ved stiftelsen af Vennevold Transformatorforening, hvis kasserer han var i 23 år. Ligeledes har han en årrække deltaget aktivt i arbejdet inden for soldatervennerne.

Annie Lauritsen, der er 79 år, stammer fra Løkken. Som ung virkede hun som sygeplejerske, bl. a. på Holstebro Sygehus. Annie Lauritsen har trofast støttet sin mand i arbejdet på gården, og hun var også altid perat til at række en hjælpende hånd, når der var sygdom i nabolaget. I 1959 solgte ægteparet gården og flyttede ind i et hus i Sørvad. Der er en datter og fire sønner i ægteskabet. - På grund af svigtende helbred fejres dagen kun sammen med den nærmeste familie.

2. Avisartikel

I 1976 er Ole igen i avisen, denne gang er det hans 85 års fødselsdag, der er årsagen. Teksten lyder således:

Mandag den 8. marts fylder forhenværende gårdejer Ole Lauritsen, Plejeboligerne, Parkvænget, Holstebro, 85 år.

Den gamle hædersmand, der er født i Øster Spåbæk i Vinding, blev uddannet som tømrer og ernærede sig i dette fag indtil han i 1919 overtog gården "Nr. Svenstrup", som han drev indtil 1959 med flid og dygtighed sammen med hustruen Annie Lauritsen. Ole Lauritsen havde en god produktion og et tilfredstillende udkomme under de vekslende konjukturer, og han istandsatte "Nr. Svenstrup"s bygninger fra nederst til øverst, så de fik en meget fin standard. Han var jo også en fortræffelig håndværker, der vidste, hvordan tingene skulle gøres, men det er beundringsværdigt at han kunne overkomme det.

Han havde endda overskud og lyst og energi til at deltage i udadvendte aktiviteter, og passe de i årenes løb adskillige tillidshverv med omhu og interesse. Han var således i 16 år kasserer i menighedsrådet, et arbejde, han med sin kristelige indstilling satte stor pris på, og han lagde også mange kræfter i den lokale soldatervennekreds' virke for de unge værnepligtige.

Ole Lauritsen har altid været godt tilfreds med tilværelsen. Han har helt underkastet sig sin skæbne med dens byrder og oplivende momenter og han er også glad for at være på Parkvænget, hvortil han og hustruen flyttede i 1973. Fra 1959, da de forlod de erhvervsaktives rækker, og indtil da boede de på Tværvej i Sørvad, og her fejrede de guldbryllup i 1971.

Ole og Annie Lauritsen har en datter og fire sønner, de kan se tilbage på en god opvækst i et dejligt hjem og miljø, der gav dem de bedst tænkelige udviklingsmuligheder.

Død

Ole blev 89 år gammel, han døde den 25. maj 1980 og blev begravet på Vinding kirkegaard, sammen med Annie.

13 Annie Andrea Marie Nielsen

Annie blev født 26. februar 1892 i Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt.

Hendes forældre var Anton Jensen Nielsen og hustru Dorthea Nielsen Kaastrup.

Bryllup

Hun bliver gift med Ole Lauritsen af Vinding sogn, Ringkøbing amt den 6. juni 1921 i Furreby kirke, Børglum herred, Hjørring amt.

Børn

Hun får en datter og fire sønner i sit ægteskab med Ole.

Død

Annie dør den 13. april 1977, 85 år gammel, hun bliver begravet på Vinding kirkegaard.



14 Peter Jensen

Peter blev født den 22. februar 1894 på Kollundbjerg, Bov sogn, Lundtofte herred, Aabenraa amt. Han blev døbt 13. april 1894 i Bov kirke.

Forældrene var Husmand Peter Jensen og hustru Frederikke Marie Emilie født Lorenzen af Mulsmark.

Faddere

Aftægtsmand og Parcellist Andreas Jochimsen, Niehus
Husmand Heinrich Jepsen, Niehus
Catharine Petersen, Kittschelundfeld.

Soldaten

Peter Jensen blive soldat i den tyske hær, fordi han er bosat syd for den daværende grænse. Han får en uddannelse som artillerist. I hans efterladenskaber findes et billede, hvor man ud fra hans uniform kan se, at han har været artillerist. Alle officielle papirer vedrørende soldater fra Bov sogn er gået tabt under 2. verdenskrig.



Men han har selv gemt alle sine personlige papirer fra sin soldatertid. Han kommer på session og får nummer 5-169-U-34 (Udskrivningskreds nr. 5 – Lægd nr. 169¹⁾ – årstal U (1896) – nr. 34 i rullen). Da 1. verdenskrig bryder ud i 1914, er han 20 år og derfor bliver han sendt i krig for Tyskland.

Han begynder sin tjeneste i hæren den 13. august 1914 ved Kanon Batteri 2. Erstatningsenhed Afdeling 1. Feltartilleri Regiment nr. 9 i Itzehoe. Den 6. juli 1917 bliver han udnævnt til Underofficer og overflyttes til II Erstatningsenhed – Afdeling – Feltartilleri Regiment nr. 9.

Hvornår han bliver udnævnt til underofficer med rang af korporal ved jeg ikke, men den 26. april består korporal Peter Jensen eksamen som hestekosmed med udtalelsen ”God”, der er både en Stabsdyrlæge, en almindelig dyrlæge,

1) Udskrivningskreds og lægdsnummer er på dette tidspunkt tysk, idet Bov ligger i Flensborg herred.

en smed og en kaptajn til stede ved prøveafleggelsen. På dette tidspunkt er han overflyttet til Feltartillerienhed, 17. Regiment.



Da hans mor dør i 1917 står der i kirkebogen, at sønnen Peter er i felten, som soldat. Men han overlever krigen, at han, i modsætning til fire af hans brødre, faktisk overlever krigen er måske fordi, han var artillerist. I den store krig, som man kalder 1. verdenskrig, begyndte et angreb med, at man dængede alle soldaterne ude i felten til med granater fra kanonerne. Når man så havde spredt død og ødelæggelse med kanonerne, stormede soldaterne frem og forsøgte at slå de af fjenderne ihjel, der endnu var levende. Nu til dags ville det vigtigste være, at lokalisere fjendens kanoner, så man kan uskadeliggøre dem. Men under 1. verdenskrig havde man ikke alle de moderne muligheder for at finde ud af, hvor kanonerne stod. Ofte stod de langt væk fra fronten. Vi ved ikke hvilket kanontyper hans regiment brugte,



men en feltkanon lå typisk 7 km fra fronten, en felthaubitser skød knap 9 km og det tunge artilleri havde en rækkevidde på godt 10 km. Det betyder, at han, til en hvis grad, har opholdt sig langt fra slagmarken, hvilket kan have været medvirkende til, at han slap levende igennem krigen.

Fortsættelsen af hans tid i militæret fører til at han den 30. september 1918 får tildelt en tysk militærorden, det er Æreskorset af 2. klasse. På det tidspunkt er han igen flyttet til et nyt regiment, nu hedder der Feltartilleri, Regiment nr. 62.

Fra hans soldaterbog ser det ud, som om han deltager i kampe i området mellem Oise og Serre i perioden 17. oktober - 26. oktober 1918. Den 4. november gælder det slaget ved Guise. Fra 5. november til 11. november 1918 er det tilbagetrækningskampe fra Antwerpen til Maastillingen.

Den 12. november begynder man rømningen af stillingerne i de besatte områder og begynder en march mod "hjemmet" (die Heimat). Den march slutter for Peters vedkommende den 19. december 1918. I samme øjeblik han er tilbage i "hjemmet". Den dato bliver han således fritaget for tjeneste og sendt hjem til Kollundbjerg.

Han får udleveret et sæt tøj, 1 frakke, et par støvler, en hue, en brødpose og en feltflaske til hjemturen.

Desuden får han 15,- Mark i vandrepeng og 50,- Mark som afskedsbetaling. Desuden får han en helbredsundersøgelse, hvor lægens dom er, at han er sund og rask.

Men Peter har krigsbytte med hjem fra Frankrig. Historien, som han har fortalt familien er at de kom til et slot elelr større herskabshus, som var skudt sønder og sammen. Her fandt Peter et flot konsolur, det har formentlig været en del af et stort urarrangement, men nu lå konsoluret helt for sig selv, da Peter opdagede det skjulte han det for de andre, han pakkede det ind i de

tæpper han brugte til overnatning og skjulte det på den måde hele vejen hjem til Kollundbjerg. I dag står det hos et af hans oldebørn og der bliver passet godt på det.

Da Sønderjylland kommer tilbage til Danmark i 1920, melder Peter sig til den danske lægdsrulle. Han bliver således optaget i lægdsrullen den 29. december 1920 i 7. Kreds 183 Lægd. Han er på det tidspunkt bosiddende i Kollund.

Efter krigen er han rejst op nord for Kongeåen til ”Danmark”, det var der mange dansksindede, som gjorde både under og efter krigen. Efter krigen finder vi ham således i Vejle. Her finder han en pige, som kommer langt oppe og ude fra nordvestjylland.

Næste gang, der er besked fra udskrivningsvæsenet er en: Udskrift af Lægdsrullen for 5. Kreds, 169 Lægd, Vinding sogn.

Peter Jensen søn af Husmand Peter Jensen, født den 22. februar 1894 i Bov sogn.

I fremmed tjeneste fra 13. august 1914 – 18. november 1918.

Tilmeldt fra 7. Kreds, 183 Lægd, den 22. oktober 1922. Optaget under Borstav M. nr. 34, Korporal.

Slettet af Rullen 1. januar 1928

Vinding, den 15. januar 1954 – Arnager Sognefoged, Vinding pr. Sørvad – Lægdformand.

Bryllup

Ungkarl Peter Jensen, Montør i Kollundbjerg, Bov sogn, født i Bov, søn af Gaardejer Peter Jensen og hustru Friederike Marie Emilie Lorenzen, han er 28 år gammel, bliver gift med Pigen Anine Jensen i Tvis, født i Haderup, datter af Købmand Peder Jensen og hustru Karen Lauritzen, hun er 28 år gammel, brylluppet står

den 9. juli 1922 i Sct. Nicolaj sogn, Nørvang herred, Vejle amt.

De fik Kongeligt Vielsesbrev af 29. juni 1922.

Forloverne var Smed N. Asmussen, Lebølgaard og Montør J. Vind, Vilsbæk.

Vielsen blev foretaget af Pastor Juhl i kirken.

Børn

Det første barn bliver en datter, hun bliver født den 23. juni 1923 i Sørvad, Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Hun får navnet **Inge Jensen**.

Døbt den 22. juli 1923 i Tvis Kirke af Sognepræst Bøss Mejrup.

Forældrene var Smed i Sørvad Peter Jensen og hustru Annine født Jensen. de er begge 29 år.

Faddere

Bagermester Jens Kristian Jensen Nørre
Hustru Petra Marie Jensen af Tvis samt
Barnet forældre.

Det næste barn er en søn, som bliver født den 3. maj 1925. Han bliver døbt 14. juni og får navnet **Hans Peder Jensen** i Vinding sogn, Ringkøbing amt.

Han bliver døbt af Sognepræst Schmidt i Tvis kirke.

Forældrene er Elektriker i Huset ved Hedegaard Peder Jensen og hustru Anine født Jensen, begge 31 år.

Faddere

Købmand Christen Jensen og
Hustru Sara Jensen
Pige Thyra Jensen alle af Tvis
Barnets Fader.

Det tredje barn kommer til verden i Gribsvad, Rørup sogn, Vends herred den 25. maj 1927. Han bliver døbt den 31. juli 1927 i Vinding kir-

ke, Ringkøbing amt og får navnet **Jørgen Jensen**.

Forældrene var Montør Peder Jensen og hustru Anine af Sørvad.

Han bliver døbt af Sognepræsten til Vinding - Vind, K. Larsen i kirken.

Faddere

Bager Jens Christian Nørre og
Hustru Petra født Jensen af Tvis
Købmand Jens Christian Jensen og
Hustru Sara Jensen.

Det fjerde barn bliver også en søn, han kommer til verden i Aulum sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt den 6. august 1936. Han bliver døbt den 30. august og får navnet **Ole Jensen**.

Han bliver døbt af Sognepræst Bo Søndergaard i Aulum kirke.

Forældrene var Smedemester i Kilde Peder Jensen og hustru Anine født Jensen.

Faddere

Købmand i Sørvad Laurits Jensen og
Hustru Klara Pedersen (b.B.)
Værkfører i Holstebro Anders Overgaard og
Thyra
Jensen.

Det firma, som Peter kommer til at arbejde for, sender ham langt omkring i arbejdslivet. Således at han f.eks. ikke er hjemme, da Anine dør. På det tidspunkt er han på Færøerne i arbejdsmedfør. Han



**Während der Mobilmachung
in Fuß und National auf 2. Aufschlagseite anzukleben.**

Angehörigen-Adressen

des *Ranoniens*
Peter Jensen
(Dienstgrad, Name, Vornamen)

1. Ehefrau

Vor- u. Mädchennamen } *Thyra*
 Wohnort (Kreis) }
 Straße (Hausnummer) }
 (event. Bemerk. „ledig“)

2. Eltern

Stand od. Gewerbe *Landw.*
 Vor- u. Zuname d. Vaters *Peder Jensen*
 Vor- u. Mädchenname d. Mutter

Wohnort (Kreis) *Kollumfeld*
 Straße (Hausnummer)

Nationale des Buchinhabers.

1. Vornamen und Familienname:
Peter Sensen

Geboren am *22. im Juli* d. J. *1894*
 zu *Mulsmark*
 Verwaltungsbezirk: *Fleisberg*
 Bundesstaat: *Preussern*

2. Stand oder Gewerbe: *Spriol*

3. Religion: *ev.*

4. Ob verheiratet: *ledig*
 Kinder: *-*

5. Datum des Dienst Eintritts: *am 13. 8. 14 als Kanonier*

6. Bei welchem Truppenteil (Unter Angabe der
 Kompanie, Eskadron, Batterie):
*Rekr Kan-Batt. 2Ers. Abt.
 Feldar. Regt. № 9
 Jtzhoe*

når ikke hjem, da hun dør, det skyldes måske, at det ikke var så almindeligt, blot at tage en flyver for at smutte hjem til familien i Danmark. Sejlturen fra Færøerne til Danmark varede på dette tidspunkt over 35 timer, hvis vejret var rimeligt.

Død

Peder dør omkring 1971 – 1972. Han bliver begravet fra Bov kirke.



Bevis, som udlært hestekosmed

Korporalen Peter Jensen
født den 22. februar 1894 i Mulsmark
Kreds Flensburg fra Reserve Feltartilleri Regiment Nr. 17, I Abtlg., L. Mun. Kol., – ment nr. 17, 1. afdeling L. ammunitions kolonne
har foran den underskrevne prøvekommision der gennem de lovmæssige regler af 18. juni 1884 foreskrevne eksamen eftervist beskrivelsen til hestekosbeslag-arbejdet med godt bestået.

I felten, den 26. april 1916.
underskrevet prøvekommisionen Res. Feldartill. Reg. 17

Hanenbaur

Kaptajn Saur Steinebach
Stabsdyrlæge – Dyrlæge
Köpeke

Koenigl. Preussisches Fanesmed
Res. Feldartillerie

Regiment No. 17.

Ovenstående er min frie oversættelse.

16. 10. 14-30. 10. 15 Stellungskampf westlich Roye Noyon
31. 10. 15-23. 6. 16 Stellungskampf im Artois
- 21.-22. 2. 16 Erstürmung der Giesler Höhe
21. 5.-2. 6. 16 Kämpfe bei Givenchy en Gohelle
24. 6.-7. 7. 16 Erkundungs- und Demonstrationsgefechte der 6. Armee (im Zusammenhang mit der Schlacht a. d. Somme)
8. 7.-19. 7. 16 Stellungskampf in französisch Flandern
20. 7.-26. 8. 16 Schlacht an der Somme
27. 8.-23. 10. 16 Stellungskampf in französisch Flandern
24. 10. 16-3. 5. 17 Stellungskampf a. d. Yser
4. 5.-26. 5. 17 Kämpfe im Wyttschaete-Bogen
27. 5.-5. 9. 17 Schlacht in Flandern
6. 9.-19. 11. 17 Kämpfe i. d. Siegfriedstellung
20. 11.-29. 11. 17 Tankschlacht bei Cambrai
30. 11.-6. 12. 17 Angriffsschlacht bei Cambrai
7. 12.-26. 12. 17 Kämpfe i. d. Siegfriedstellung
27. 12. 17-20. 3. 18 Stellungskämpfe bei St. Quentin und an der Oise
21. 3.-6. 4. 18 **Grosse Schlacht in Frankreich:**
- a) 21. u. 22. 3. 18 Durchbruchsschlacht bei St. Quentin-La Fere
- b) 23. u. 24. 3. 18 Kämpfe beim Uebergang über die Somme und dem Crozatkanal zwischen St. Christ und Tergnier
- c) 25.-31. 3. 18 Verfolgungskämpfe bei Montdidier Noyon
7. 4.-15. 4. 18 Kämpfe an der Avre und bei Montdidier Noyon
16. 4.-26. 5. 18 Stellungskämpfe bei Reims
27. 5.-13. 6. 18 Schlacht bei Soissons u. Reims
14. 6.-14. 7. 18 Stellungskämpfe bei Reims
15. 7.-17. 7. 18 Angriffsschlacht an der Marne und in der Champagne
18. 7.-25. 7. 18 Abwehrschlacht zwischen Soissons und Reims
26. 7.-20. 8. 18 Stellungskämpfe bei Reims
21. 8.-29. 8. 18 Stellungskämpfe an der Vesle
30. 8.-29. 9. 18 Kämpfe bei Leuilly, Vauxaillon und an der Ailette
30. 9. 9. 10. 18 Stellungskämpfe nördlich de. Ailette
10. 10.-12. 10. 18 Kämpfe vor der Hunding- und Brunhildfront
13. 10.-14. 10. 18 Kämpfe in der Hundingstellung
15. 10. 4. 11. 18 Kämpfe in und vor der Hermannstellung
- Im Besonderen:**
17. 10. 26. 10. 18 Kämpfe zwischen Oise und Serre
4. 11. 18 Schlacht um Guise
5. 11.-11. 11. 18 Rückzugskämpfe vor der Antwerpen-Maassstellung
12. 11. 18 bis 12. 12. 18 Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat.

Dette er en liste med træfninger under 1. verdenskrig, den var klæbet ind i Peters soldaterbog og slutdatoen havde han selv tilføjet med blæk. Hvor mange af træfningerne, han har deltaget i, kan vi kun gætte på.

15 Anine Jensen

Anine blev født den 31. Juli 1893 i Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt.

Forældrene var Peder Jensen og hustru Karen Lauritsen - 33 år. Købmand i Haderup. Ægtevi-et i Resen 5. november 1880.

Anine blev døbt 13. august af Sognepræsten P. Jørgensen i Haderup kirke.

Faddere

Enke Ane Marie Thomsen, Sønder Resen
Pige Johanne Nielsen, Haderup
Ungkarl Søren Andersen, Sønder Resen
Ungkarl Jens Jensen, Haderup.

Bryllup

Hun bliver gift med Peder Jensen den 2. juli 1922 i Sct. Nicolaj kirke i Vejle.

Børn

Anine får fire børn, en pige og tre drenge.

Død

Anine dør den 11. juni 1953 i Tvis sogn, Ham-merum herred, Ringkøbing amt. Kun 59 år gammel.

I den lokale avis stod følgende i forbindelse med Anines død.

Dødsfald

Fru Anine Jensen, Kilde, Aulum, gift med Over-montør P. Jensen, er i Gaar død efter ca. et halvt Aars Sygdom. Fru Jensen, hvis Mand for Tiden arbejder paa Færøerne, vilde være blevet 60 Aar den 31. Juni. Fru Jensen var Godheden selv, og alle hendes Tanker drejede sig om at gøre det saa godt som muligt for sine Børn og sin Mand. Hun havde endvidere een stor Interes-se, Antikviteter, og den harmonerede godt med hendes Interesse for sit Hjem, som hun fyldte



med gamle smukke Ting. Der er tre Sønner og en Datter i Ægteskabet. En Søn bor i Norge, og de øvrige af Børnene i Vestjylland.

†
Vor kære Mor, Svigermor og Bed-
stemor,
Anine Jensen,
døde i Gaar.
Kilde, den 12. Juni 1953.
Paa Familiens Vegne:
Hans P. Jensen.
Begravelsen bekendtgøres senere.

16 Christen Pedersen

Der fødes to Christen Pedersen i Hvidbjerg sogn, Refs herred, Thisted amt i 1849, den ene fødes 8. oktober og den anden 30. oktober.

Forældrene til drengen den 8. oktober 1849 er bosiddende i Floulev, da meget af familiens historie er koncentreret omkring Floulev, har jeg valgt ham.

Hans forældre er Husfolkene af Floulev Peder Christensen og Hustru Kjersten Jensdatter.

Christen bliver hjemmedøbt den 9. oktober 1849 og fremstillet i kirken 2. juledag 1849.

Faddere

Gårdmand Anders Jeppesen Skjollerdal
Husmand Lars Trankjær af Semb
Husmand Jens Stoffer af Barslev
Pige Hanne Pedersdatter Munk af Barslev
Lars Jensens Kone i Barslev.

Moderen i kirke den 25. søndag efter Trinitatis – 20. november 1849.

Konfirmation

Christen Pedersen bliver konfirmeret den første søndag efter Påske, 3. april 1864 i Lyngs kirke, Refs herred, Thisted amt.

Om hans forældre står der: Husmand Peder Christensen af Jestrup¹⁾ og Hustru Kirsten Jensdatter. Hans vidnesbyrd er: Kundskaber: Godt og Opførsel: Meget godt.

Han blev vaccineret 14. august 1851 af Gottschalch.

Bryllup

Han bliver gift med Ane Cecilie Jensen den 21. maj 1877 i Lyngs kirke, Thisted amt. I kirkebogen står der:

Ungkarl Christen Pedersen af Jestrup, 27 Aar

Pigen Ane Cecilie Jensen, 22 Aar, opholder sig hos Husmand Peder Christensen i Jestrup.

Forloverne var Husmand Peder Jensen og Husmand Peder Christensen begge af Jestrup.

Tillysning begyndt den 29. april.

Børn

Deres første barn bliver en søn.

Peder Christensen Pedersen, født 10. august 1877 i Floulev, Thy, (Jestrup, Lyngs sogn, Refs herred, Thisted amt). Peder bliver døbt den 19. august i kirken.

Forældrene var Indsidder Christen Pedersen og Hustru Ane Cecilie Jensen, 22 år i Jestrup.

Faddere

Båret af Pigen Inger Marie Jensen af Hurup
Husmand Peder Jensen
Gårdmand Peder Chr. Bak, begge af Jestrup.
Ungkarl Lars Jensen og
Pigen Ane Marie Jensen af Hurup.

Folketælling 1880, Floulev by, en gård

Søren Jensen, 55 år, Gift, Husfader, Gaardeier, født i Hvidbjerg

Ane Kjerstine Jensen født Christensdatter, 53 år, Gift, Hans Hustru, født i Hvidbjerg

Ane Magrete Sørensen, 18 år, Ugift, Deres Barn, født i Hvidbjerg

Christen Pedersen Sørensen, 16 år, Ugift, Deres Barn, født i Hvidbjerg

Niels Christensen, 24 år, Ugift, Tjenestetyende, født i Hvidbjerg

Christen Pedersen, 30 år, Gift, Indsidder, Dagleier i Aggerbruget, født i Hvidbjerg

1) Jestrup er en bebyggelse i Lyngs sogn, Refs herred, Thisted amt.

Ane Sicilie Pedersen født Jensen, 24 år, Gift, Hans Hustru, født i Hurup
Peder Christensen Pedersen, 2 år, Ugift, Deres Søn, født i Lyngs

Flere børn

Deres næste barn bliver også en søn, han bliver født i Hvidbjerg sogn, Refs herred, Thisted amt. Han bliver født 29. maj 1880. Han bliver døbt hjemme den 4. juni tilstede af Cap. Lande tilstede var Husmand Niels Nielsen og Søren Jensen alle af Floulev. I kirken 11. juli. Han får navnet

Anton Pedersen.

Forældrene var Indsidder Christen Pedersen og hustru Cecilie Jensen, 25 år, i Floulev.

Faddere

Baaret af pigen Ane Margrethe Sørensen af Floulev
Ungkarl Christen Pedersen Sørensen
Ungkarl Niels Christensen begge af Floulev
Ungkarl Niels Chr. Jensen
Pigen Inger Margrethe Jensen, begge af Kellerup.

Næste barn bliver også en søn, han bliver født den 1. februar 1883, han bliver hjemmedøbt den 4. februar af Lepp. Hansen, tilstede var forældrene og Jens Chr. Larsens kone. I kirken d. 18. marts. Han får navnet **Søren Pedersen.**

Forældrene var Husmand Christen Pedersen og hustru Ane Cecilie Jensen, 28 aar i Floulev.

Faddere

Baaren af Kjøbmand Chr. Kjær Christensens kone i Floulev
Gaardmand Niels Pedersen
Ungkarl Christen Pedersen Sørensen
Ungkarl Jens Madsen
Konen Margr. Sørensen, alle af Floulev.

Det næste barn bliver en datter, hun bliver født den 9. oktober 1885, hun bliver døbt den 11. oktober i kirken og får navnet **Kirstine Pedersen.**

Forældrene var Husmand Christen Pedersen og hustru Ane Cecilie Jensen, 30 år i Floulev.

Faddere

Pigen Maren Cathrine Pedersen i Hellig Kilde
Ane Marie Jensen i Kallerup
Boelsmand Poul Andersen i Hellig Kilde
Ungkarl Anders Poulsen Andersen ibid.
Ungkarl Laust Jensen Pedersen i Jestrup.

Det næste barn bliver også en datter, hun bliver født den 29. september 1888, hun bliver døbt i kirken den 7. oktober og får navnet **Nielsine Christine Margrethe Pedersen.**

Forældrene var Husmand Christen Pedersen og hustru Ane Cecilie Jensen, 33 år i Floulev, Hvidbjerg sogn, Refs herred, Thisted amt.

Faddere

Husmand Ole Thomsens hustru Ane Marie Jensen
Husmand Poul Bæks Hustru Else Bertelsen
Ungkarl Jens Madsen
Ungkarl Christen Pedersen alle i Floulev.

Folketælling 1890, Hvidbjerg sogn

Kristen Pedersen, 40 år, født i sognet, Husfader
Ane Cecilie Jensen, 34 år, født i Hurup, Thisted amt, Husmoder

Peder Kr. Pedersen, 12 år, født i Lyngs sogn, Barn

Anton Pedersen, 9 år, født i sognet, Barn

Søren Pedersen, 7 år, født i sognet, Barn

Kirsten Pedersen, 4 år, født i sognet, Barn

Nielsine Kristine Margrethe Pedersen, 1 år, født i sognet, Barn

Hele familien er: Under Fattigforsørgelse.

Der følger endnu et barn, denne gang bliver det en søn, han bliver født den 27. august 1891 og

bliver hjemmedøbt den 30. august og fremstillet i kirken den 4. oktober. Han får navnet **Mads Pedersen**.

Forældrene var Husmand Christen Pedersen og hustru Ane Cecilie Jensen, 36 år i Floulev.

Faddere

Pigen Kirsten Madsen i Floulev
Pigen Maren Pedersen i Kallerup
Husmand Lars Jensen Pedersen i Jestrup
Husmand Ole Thomsen i Kallerup.

Der følger endnu en søn, han bliver født den 25. maj 1894 og bliver døbt den 3. juni i kirken, han får navnet **Niels Kristian Pedersen**.

Forældrene var Husmand Kristen Pedersen og hustru Ane Cecilie Jensen, 39 år i Floulev.

Faddere

Husmand Ole Hansens hustru Ane Marie Jensen
Husmand Kristen Sø's hustru Maren Kristensen
Ungkarl Kristen Kristensen
Ungkarl Kristen Poulsen alle af Floulev.

Den 30. december 1896 får de datteren **Othilde Marie Pedersen**, hun bliver døbt den 9. januar 1897

Forældrene de samme som ovenfor.

Bemærkning: Døde før daaben.

Bliver erklæret død 10. januar og begravet 17. januar 1897. 12 dage gammel

Uægte barn født 2. juni 1899 i Barslev, hun får navnet **Karoline Emilie Christensen** den 16. juni.

Datter af Ugift Fruentimmer Nicoline Emilie Christensen, 30 Aar, Datter af Arbejdsmand Christen Thorsen i Viborg i Barslev. Udlagt barnefader Tjenestekarl Anders Olsen paa Blegvadgaarden ved Randers.

Bemærkning: Hun tjente 10 maaneder før Nedkomsten hos Dyrslæge Schjellerup i Barslev.

Faddere

Gartner i Hvidbjerg Niels Madsen Nielsen
Hustru Ane Jacobsen
Barnets Moder
Husmand Lars Pedersen i Barslev Vang.

Da hun står som deres barn i folketællingen 1901, må Christen og Ane have adopteret hende.

Folketælling 1901 Hvidbjerg sogn

Christen Pedersen, født 7/10 49 i Hvidbjerg, taget bolig i sognet 1877, Husfader, Landmand
Ane Sesillie Jensen, født 28/4 55 i Hurup, Husmoder

Mads Pedersen født 27/8 92, Barn

Niels Christian Pedersen født 25/5 95, Barn

Karoline Christensen, født 2/6 99, Barn.

Mand og kone er blevet gift 1877, de har 7 levende børn og 2 døde.

Her skrives forkert Mads blev født 1891 og Niels Christian blev født 1894 i henhold til kirkebogen.

Død

Husejer Christen Pedersen dør den 21. oktober 1917 i Barslev, Hvidbjerg sogn Refs herred. Han bliver begravet den 27. oktober 1917 fra Hvidbjerg kirke. 68 år gammel.

17 Ane Sicilia Jensen

Blev født den 28. april 1855 i Hurup sogn, Refs herred, Thisted amt.

Forældrene var: Pigen Ane Jensdatter, udlagt barnefader Ungkarl Knud Simonsen, Borberg i Østerby, Gimsing sogn, Ringkøbing amt.

Faddere

Indsidder Johannes Jacobsens Hustru Marren Micheldatter i Resen.
Pigen Maria Thobine Clausen
Pigen Karen Andersen
Ungkarl Lars Odde Clausen
Ungkarl Peder Andersen alle i Hurup .

Bemærkning

Uægte barn, at Moderen til dette Barn 10 Måneders dagen før Fødslen har tjent i Gimsing Sogn og barnets Fødsel er tilmeldt Præsten, der ifølge Fororden 24nd Januar 1844, der for Tilståelse af 26nd Juli 1855, tilføres hermed.

Sognene skulle på dette tidspunkt tage sig af de fattige, derfor forsøgte man at skubbe ”problemet” over på det sogn, hvor barnet var udfanget. Dvs. det sogn, hvor barnet var ”fremstillet”, skulle betale.

Barndom

Ane bliver sat i pleje hos Husmand Christen Nielsen Hove, han er 44 år, det år Ane Sicilia er 5 år gammel. Christen lever af sin jordlod, der foruden har han formentlig fået penge for at være plejefader for Ane Sicilia og et andet plejebarn Ane Magrethe, som han havde på samme tid. Ane Magrethe var kun 1 år i 1860. De bor det år i Hurup sogn.

Konfirmation

Ved Ane Sicilias konfirmation i Hurup kirke står der Ane Cicilie Jensen i Rets, datter af Ugifte

Ane Jensdatter i Refs. Født 28. april 1855, 13 Aar født i Refs.

Kundskaber: meget god. Opførsel: meget god.

Vaccineret 24. juli 1857 af Gottschalch.

Folketælling 1870, Hurup sogn

Fattighuset

Ane Jensdatter, 50 år, ugift, Hurup, Under fattigvæsenet
Ane Secilie Jensen, 14 år, ugift, Hurup, barn, Under fattigvæsenet
Ane Marie Jensen, 10 år, ugift, Hurup, barn, Under fattigvæsenet
Niels Christian Jensen, 7 år, ugift, Hurup, barn, Under fattigvæsenet
Ane Margrete Christensdatter, 71 år, ugift, Hurup, Husmoder, Under fattigvæsenet
Christiane Christoffersdatter, 51 år, ugift, Hurup, Datter, bor i Fattighuset
Johanne Nielsdatter, 60 år, ugift, Hurup, Bor i Fattighuset.

Bryllup

Hun bliver gift med Chisten Pedersen af Jestrup den 21. maj 1877 i Lyngs kirke, Thisted amt.

Hun fødder 8 børn, hvoraf den sidste kun bliver 12 dage gammel.

Død

Ane Sicilia Pedersen, født Jensen dør den 11. juni 1943 i Floulev, Hvidbjerg sogn. Hun bliver begravet den 17. juni fra Hvidbjerg kirke.

Hun var enke efter Husmand Kristen Pedersen der døde i deres sidste fælles bopæl i Barslev, Hvidbjerg sogn.

Dødsfaldet registreret i Vestervig skifteret den 12. juni 1943.

18 Peter Christian Nielsen

Blev født 4. juni 1846 i Hjerm sogn, Ringkøbing amt.

Forældrene var Gårdmand Niels Jensen og Hustru Anne Pedersdatter af Østergaard i Hjerm.

Hjemmedøbt 4. juni 1846, dåben publiceret i Kirken den 26. juli s.å. (samme år)

Faddere

Gårdmand Peder Christensen og
Hustru Karen Pedersdatter af Hillesborg i
Gimsing og
Gårdmand Christen Christensen og
Hustru Lene Christensdatter af Livbjerg-
gaard i Kvium.

Peter blev vaccineret 5. juli 1847 af Menca.

Konfirmation

Peder Christian bliver konfirmeret i Hjerm kirke 2. søndag efter påske – 14. april 1861. Hans vidnesbyrd er: Kundskaber: Meget godt og Opførsel: Meget god.

Bryllup

Peter bliver gift med Ane Marie Nielsen i Hvidbjerg kirke Refs herred, Thisted amt, den 30. marts 1875.

Forlovere var Gårdmand Niels Jensen Østergaard af Hjerm og Møller L. Chr. Christensen af Floulev.

Børn

Den 21. juli 1875 nedkommer Ane med en datter, hun bliver dødt **Severine Caroline Nielsen** i Hvidbjerg kirke, Refs herred, Thisted amt den 25. juli 1875. Forældrene var Indsiddet, Maler Peder Christian Nielsen og hustru Ane Marie Nielsen, 24 år gammel i Floulev.

Faddere

Båret af Enkekone Maren Cathrine Poulsen af Egebjerg
Husmand Niels Jensen af Floulev
Gaardmand Peder Pedersen af Floulev
Ungkarl Jens Pedersen af Hvidbjerg
Konen Inger Marie Poulsen af Floulev.

I kirkebogen er tilføjet Fører i henhold til Navnebevis, udfærdiget 1905, 24. juni af By- og Herredsfoged i Lemvig, Navnet Severine Caroline Livbjerg.

Det næste barn bliver **Ane Nielsine Nielsen**, født 31. juli 1877 i Hjerm station, Hjerm sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt. Ane blev døbt i kirken den 5. august.

Forældrene var Maler Peter Christian Nielsen og Hustru Ane Marie Nielsen, 26 år gammel Ved Hjerm Station.

Faddere

Gaardmand Bertel Jensen og
Hustru Ane Kathrine Kjær Jensen i Nørre Ausum,
Gårdmand Niels Christian Sørensen og
Hustru Mariane Christensen i Hjermgaard.

Niels Lauritds Johannes Nielsen bliver født den 8. maj 1880 i Vejrum sogn, Ringkøbing amt.

Levned

I 1880 bor familien på Kronborgdige i Vejrum, Hjerm sogn. Familien består da af: Peder Christian Nielsen Syvberg, 33 år, Husfader og Maler af Provision [Profession] født i Hjerm Sogn.
Ane Maria Nielsen, 29 år, hans Hustru, født i Hvidberg Sogn.
Severine Caroline Nielsen, 4 år, deres Barn, født i Hvidberg Sogn.

Ane Nielsine Nielsen, 2 år, deres Barn, født i Hjerm Sogn.

Flere børn

Christian Peder Nielsen bliver født den 14. september 1882 i Vejrum sogn, Ringkøbing amt.

Emil Marius Nielsen bliver født den 22. oktober 1885 i Gudum sogn, Ringkøbing amt.

Johanne Andrea Nielsen bliver født 4. november 1887 i Gudum sogn, Ringkøbing amt.

Julius Brandt Nielsen bliver født 7. juli 1889 i Gudum sogn.

Folketælling 1890, Gudum sogn

Da bor familien på adressen Livbjerg.

Peder Kristian Nielsen, 43 år, Husfader, Jordbruger og Maler i Gudum

Ane Marie Nielsen, 39 år, Husmoder

Karoline Sørine Nielsen, 14 år, født i Thyholm, Thisted amt

Ane Nielsine Nielsen, 12 år, født i Hjerm sogn, Ringkøbing amt

Niels Laurids Johannes Nielsen, 9 år, født i Vejrum sogn, Ringkøbing amt

Kristian Peder Nielsen, 7 år, født i Vejrum

Emil Marius Nielsen, 4 år, født i Gudum sogn, Ringkøbing amt

Johanne Andrea Nielsen, 2 år, født i Gudum

Julius Brandt Nielsen, under 1 år, født i Gudum.

Flere børn

Sofie Kirstinne Augusta Nielsen bliver født den 23. august 1891.

Dødsfald

Den 9. september 1892 kommer døden på besøg i familien, idet den yngste datter Sofie Kirstinne Augusta dør i Livbjerg i Gudum sogn, hun

bliver begravet 16. september på Gudum kirkegaard. 1 år gammel.

Sofus Ansgar Nielsen bliver født den 22. januar 1893 i Gudum sogn, Ringkøbing amt.

Thinus Jul Nielsen bliver født den 28. december 1895 i Humlum sogn, Ringkøbing amt.

Men Thinus bliver ikke ret gammel den 2. januar 1899 dør han.

Folketælling 1901, Humlum sogn

Da bor familien på adressen Lille Nørgaardhus (matr. nr. 10). Det er også Peter Christian, som ejer ejendommen.

Peder Christian Nielsen, malermester, er flyttet til Humlum i 1893, de kommer fra Gudum sogn, på adressen bor også

Ane Marie Nielsen, husmoder, samt deres børn Johanne Andrea Nielsen, født 4. oktober 1887

Julius Brandt Nielsen, født 7. juli 1889

Sofus Ansgar Nielsen, født 22. januar 1893 alle tre født i Gudum sogn.

De har 8 levende børn og 2 døde på dette tidspunkt.

Ved Peder Christian har jeg ikke fundet oplysninger om navneændringen, men hos flere af deres børn får børnene den 24. juni 1905 navnebevis på at ændre efternavnet Nielsen til Livbjerg.

Folketælling 1911, Resen sogn

På adressen matr. nr 2^a, Aldersro bor:

Peder Kristian Livbjerg, 4/6 1846, født i Hjerm, Ringkøbing amt, Husfader, Maler

Anne Marie Livbjerg, 24/1 1851, født i Hvidbjerg, Thisted amt, Husmoder

Niels Livbjerg, 8/5 1880, født i Vejrum, Ringkøbing amt, Barn

Sofus Livbjerg, 22/1 1893, født i Gudum, Ringkøbing amt, Barn

Død

Peder Christian Livbjerg dør den 14. juni 1912 på Aldersro, Resen sogn, Skodborg herred. Han bliver begravet på Humlum kirkegaard den 21. juni.

Husmand og Maler i Aldersro. Han var søn af Gaardmand Niels Jensen og hustru Ane Pedersdatter Livbjerg, Hjerm, hvor han var født. Han blev 66 år gammel.

Han blev begravet af Sognepræst Iversen.

Hvor kommer Livbjerg fra

Livbjerg hed tidligere Hedegaardshus og ligger på Klosterhedevej 31, Lemvig, der er en gammel ejendom, som har haft mange ejere. Den nedbrændte i 1887. En kone havde varslet, at den ville brænde. Ejeren Peder Christian Nielsen fik en søn den 7. juli 1889. Han blev døbt Julius Brandt Livbjerg og blev senere lærer i Fousing. Fra 1927 – 1952 var han førstelærer på Aulum Byskole.



Humlum kirke

19 Ane Marie Nielsen

Ane blev født den 24. januar 1851 i Hvidbjerg sogn, Refs herred, Thisted amt.

Om forældrene står der i kirkebogen. Moderen 29 år gl. Ugifte Johanne Thomasdatter af Barslev. Som Fader udlagdes Tjenestekarl Niels Villumsen paa Kongensgaard i Nissum sogn. Skriftlig tilstaaelse.

Hjemmedøbt den 26. januar – I Kirken 16. februar.

Faddere

Husmand Niels Dreier af Barslev
Ungkarl Jens Gravgaard af Makdal
Ungkarl Peder Thomsen Borre af Barslev
Pige Inger Marie Simonsdatter, *ibid*¹⁾.
Pige Karen Jennatte Møllers Mark *ibid*.

Bryllup

Ane Marie bliver gift med Peter Christian Nielsen i Hvidbjerg kirke den 30. marts 1875.

Levned

I 1916 bor Ane Marie hos datteren Ane Livbjerg Pedersen og hendes familie i Kirkegade i Struer, hun er på det tidspunkt aldersrentenyder. Hun er formentlig flyttet ind her kort efter at Peder Christian døde i 1912. Hun bor derefter hos datter og svigersøn indtil sin død i 1929.

Oversigt over hendes børn

Severine Caroline Nielsen, 21. juli 1875

Ane Nielsine Nielsen, 31. juli 1877

Niels Lauritds Johannes Nielsen, 8. maj 1880

Christian Peder Nielsen, 14. september 1882

Emil Marius Nielsen, 22. oktober 1885

Johanne Andrea Nielsen, 4. november 1887

Julius Brandt Nielsen, 7. juli 1889

Sofie Kirstinne Augusta Nielsen, 23. august 1891, død 9. 9. 92

Sofus Ansgar Nielsen, 22. januar 1893

Thinus Jul Nielsen, 28. december 1895, død 2.1.99

Død

Ane Marie Livbjerg født Nielsen dør den 19 august 1929 på bopælen Nygade 5, Struer – Købstad. Hun bliver begravet på Humlun sogns kirkegård, Skodborg herred den 23. august.

Enke efter Malermester Peder Christian Livbjerg deres sidste fælles bopæl var Resen sogn. Hun var datter af ugift Johanne Thomasdatter, Barslev, Hvidbjerg sogn, Thyholm.

Hun blev begravet af sognepræst Emil Bøggild.



1) *ibid*. = samme sted.

20 Niels Øster Bøvling

Blev født den 9. juli 1847 i Rammekjærhus, Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt. Han blev døbt i Dybe kirke den 25. juli 1847 af Pastor Rasmussen i Lomborg.

Forældre: Pige Mette Marie Jensdatter, og udlagt barnfader Jens Peter Mortensen, tjenestekarl i Kirkegård.

Faddere

Pige Mariane V. Slet,
pige Ane Kirstine Ø. Slet,
aftægtsmand Anders Skou,
husmand Niels Gregersen af Trans,
ungkarl Anders Væver.

Niels Øster Bøvling blev vaksineret 16. august 1859 i Smollerup.

Konfirmation

Niels Østerbøvling i Lille Herping, konfirmeret 12. april 1863, Søn af Mette Marie Jensdatter, Rammekjærhus, og udlagt barnefader Jens Peter Mortensen.

Karakter: Kundskab g+, opførsel mg+, konfirmeret i Ramme kirke, indført i Dybe sogns kirkebog.

Folketælling 1850 i Dybe sogn

Jens Poulsen, 71 år, født i Fabjerg.
Karen Nielsdatter, hans hustru, 77 år, de er almissefolk.

Maren Jensdatter, 45 år, deres datter,
Mette Kirstine Jacobsen, hendes datter, 13 år.
Plejebørn:

Mette Kirstine Olesen, 13 år.
Niels Østerbøvling, 3 år.

Der står endvidere, at de er almissebørn.

Her er Niels Østerbøvling altså hos sin mors forældre.

Der boede i 1850 – 5 familier i Rammelkjær.



Nemlig tre daglejere, en kvinde, der er skrædderske, samt Jens Poulsen.

(Mon skræddersken ikke er Niels Østerbøvlings moster)

Der var i alt 3 Heerup gårde, Øster- Lille og Store Heerup, samt Grobsgård, nævnes efter Rammekjær, Rammedige.

Folketælling 1855, Dybe sogn

Et Hus, Rammekjærhus.
Maren Jensdatter, 50 år, ugift, syerske
Mette Kirstine Jacobsdatter, 18 år, ugift, hendes datter.

Plejebørn:

Niels Østerbøvling, 8 år.
Anders Bjerregaard, 4 år.

(Niels Østerbøvling bor altså her hos sin moster.)

Folketælling 1860, Dybe sogn

Maren Jensdatter, 55 år, ugift, syerske
Mette Kirstine Jacobsdatter, 23 år, ugift, hendes datter.

Plejebørn:

Jens Marinus Jensen, 2 år

Niels Østerbøvling, 13 år.

Anders Bjerregaard, 9 år.

*(Niels Østerbøvling bor altså stadig hos sin mor-
ster.)*

Dybe sogn, Afgangsliste 1863

Niels Østerbøvling, 3. maj, 15 år gl. tjente i Rammekjærhus, rejst til Trans.

Trans sogn, Tilgangsliste 1863

Niels Østerbøvling, 4. maj, 16 år gl. tjener i Herping, kom fra Dybe.

Trans sogn, Afgangsliste 1863

Niels Østerbøvling, 7. november, 16½ år gl., tjener i Herping, rejst til Heerup i Dybe.

Dybe sogn, Tilgangsliste 1863

Niels Østerbøvling, 30. december, 16 år gl. tjener hos Poul Heerup, ankommet fra Trans.

Dybe sogn, Afgangsliste

Niels Østerbøvling, 1. november 1867, tjener i Øster Heerup, rejst til Trans.

Trans sogn, Tilgangsliste 1867

Niels Østerbøvling, 3. november, 20 år gl. tyende i Herping, ankommet fra Dybe.

Trans sogn, Afgangsliste 1870

Niels Østerbøvling, 1. november, 23 år, har tjent i Herping, rejst til Rom v. Lemvig.

Rom v/ Lemvig, Tilgangsliste 1870

Niels Østerbøvling, 23 år, tjener i O. Dubgaard, kommer fra Trans.

Rom v/ Lemvig Afgangsliste 1871, 28. april

Niels Østerbøvling, 23 år. tjente i O. Dubgaard, rejst til Trans.

Trans sogn, Tilgangsliste 1871

5. maj, Niels Østerbøvling, 24 år gl. tjener på Herpinggaard, kom fra Rom v/ Lemvig.

Lægdsrullen

I 1871 ser man fra Lemvig byfogedarkiv

I lægdsrullen fra 1860 til 1864, at han har været på session: Lægd nr. 116, litra N. Løbenr. 3, Dybe sogn, moderen er Mette Marie Jensdatter. Niels Østerbøvling, er født i Rammekjærhus 1847, konfirmeret i 1863.

Altså 1870 session: højde i tommer 63¼¹⁾, Landmand, spinkel, brystvidde 29 ¾, (0,78 m) han anses.

1871, tilflyttet fra 5 – 191 – Y – Flbr 29/4 1870 Landmand højde 63¼, (1,65 m) landmand, fistelsår og ar på venstre skinneben, han anses. Landmand, Kronisk sygelig tilstand vs. Skinneben.

Udhepas

Ved herefter ikke, hvor han opholder sig, men i 1876 flytter han til Lånium til sin moder.

Jeg tror nu, der må være en fejl her, det kan ikke passe, at han har været så lille, det ser han da ikke ud til på billedet, men det er ganske vist et brystbillede, jeg har af ham, men alligevel?

Bryllup

Blev viet til pige Karen Sørensen af Lånium, Karen blev født i Houland, Hove sogn den 30.

1) En dansk tomme er 0,0261545 meter.

august 1853, og konfirmeret i Hou sogns kirke l. søndag efter Paaske 1868.

Hun er 24 Aar.

De blev gift i Smollerup kirke den 28. december 1877. Fjends herred, Viborg amt.

Forlovere var gårdmand Anders Brøndum i Lånum og husmand Jens Pedersen i Lånum.

Folketælling i Lånum 1880

Et Hus (sikkert hos Niels Østerbøvling's mor. Niels Østerbøvling, 32 Aar. Gift, født i Dybe sogn, Ringkøbing amt. Lever af sin jordlod. Karen Sørensen, 26 Aar gl. hans hustru, født i Hove sogn.

Niels Kristian Jensen Bøvling, født her i sognet, er 1 år. deres barn.

Mette Marie Jensen, 66 Aar, gl. født i Dybe sogn, husfaderens moder, som af ham forsørges. *Hvor mon Mette Marie Jensdatters bror, Blæsmølleren er henne, han er først død i 1881.*

Børn

Niels Kristian Jensen Bøvling, født den 11. januar 1879, døbt i kirken den 2. februar 1879. Smollerup sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Forældre Boelsmand Niels Øster Bøvling og Hustru Karen Sørensen af Lånum. Moderen 25 Aar.

Faddere

Bedstemoderen Mette Marie Jensen og Esper Dueholms enke.

Gårdmændene Anders Brøndum og Peder Paarup, Skrædder Jens Møller alle af Lånum.

Søren Jensen Bøvling, født den 15. oktober 1880.

Marinus Jensen Bøvling, født den 28. oktober 1882, døbt i kirken den 3. december 1882.

Forældre: Boelsmand Niels Øster Bøvling og hustru Karen Sørensen, 28 Aar af Lånum.

Faddere

Gårdmændene Kristen Jespersen og Peder Paarups hustruer, Ungkarlene Anders Andersen og Niels Tapdrup, samt Møller Esper Larsen, alle af Lånum.

Kristiane Jensen Bøvling, født den 29. oktober 1884, døbt i kirken 23. november 1884, Smollerup sogn, Viborg amt.

Forældre: Boelsmand Niels Øster Bøvling og hustru Karen Sørensen, 31 Aar af Lånum.

Faddere

Pige Ane Kirstine Andersen (Brøndum) Møller Esper Larsens hustru, Lånum, Gårdmændene Kr. Jespersen og P. Paarup, samt Husmand Jens Møller, alle af Lånum.

Poul Dahl Jensen Bøvling, født den 29. oktober 1886, døbt i kirken den 28. november 1886.

Forældre: Husmand Niels Øster Bøvling og hustru Karen Sørensen, 33 Aar af Lånum.

Faddere

Gårdmændene Anders Brøndums og Morten Dueholms hustruer, Gårdmændene Laust Nielsen og Peder Paarup, samt Møller Esper Larsen, alle af Lånum.

Karen Kristine Jensen Bøvling, født den 6. november 1888, døbt i Smollerup kirke den 2. december 1888.

Forældre: Husmand Niels Øster Bøvling og hustru Karen Sørensen, 35 Aar i Lånum.

Faddere

Husmand P. Paarups hustru og Pige Katrine Nielsen, Møller Peder Kr. Sørensen og Gaardmand Laust Nielsen og

Gaardmand Laust Jensen alle af Lånium.

Mette Marie Jensen Øster Bøvling, født den 21. marts 1890, døbt den 13. april 1890 i Smollerup kirke.

Forældre: Gaardmand Niels Øster Bøvling og hustru Karen Sørensen, 36 Aar, Smollerup.

Faddere

Pigerne Mette Laursen og
Madsine Madsen,
Aftægtsmand Kristen Jensen Boel.
Gaardmand Jens Kr. Dueholm, samt
Boelsmand Laust Andersen, alle af Smollerup.

Otilje Jensen Bøvling, født den 25. Marts 1891, døbt i Smollerup kirke 29. marts 1891.

Forældre: Gaardmand Niels Øster Bøvling og Hustru Karen Sørensen (37 Aar) i Smollerup.

Faddere

Pigerne Else Marie Jørgensen
- ” - Kirstine Jensen
Ungkarl Jens Thomsen
Aftægtsmand Kristen Jensen Boel og
Barnets Fader alle fem af Smollerup.

Otilje bliver ikke ret gammel, hun dør 2. juni 1891 og bliver begravet 7. juni 1891. Kun godt 2. måneder gammel.

Her slutter afskrifterne fra Smollerup kirkebog.

De næste oplysninger er fra skifteretsudskriftet af den 25. juli 1906.

Kristen Boel Jensen Bøvling, født den 16. marts 1892.

Anna Decima Jensen Bøvling, født den 22. juli 1895.

Ingvard Marinus Jensen Bøvling, født den 18. oktober 1896.

Niels bliver gaardejer

I 1889 købe Niels Øster Bøvling en gård i Smollerup af gårdejer Christen Jensen.

Følgende kan springes over hvis det bliver for kedeligt at læse alle detaljerne i sådan en handel.

No. 7 den 14. Januar 1890

Stempel 70 Kr. 65 Øre.

Kjøbekontrakt

Underskrevne Gaardeier Christen Jensen (Boel) af Smollerup tilstaa og herved vitterliggjør at have solgt og overdraget, ligesom jeg herved sælger, og aldeles overdrager til Niels Øster Bøvling af Laanum den mig ifølge Skjøder af 30' Decbr. 1855 tinglæste 26' februar 1856 og 29' Juni 1872, tingl. 3' Septbr. 1872, tilh. Gaard i Smollerup By og Sogn med paastaende Bygninger og tilliggende Jorder, der nu ere skyldsatte under:

Matr. No – By – Sogn – Hartk. – Gammel skat.

3 – Smollerup – Smollerup – for 3 Tdr. 2 Skp. 1 Fjk. 1 Alb. – 29 Rd. 31 Skilling.

17^f – Mønsted – Mønsted – for 0 Tdr. 0 Skp. 0 Fjk. 1³/₄ Alb. – 0 Rd. 0 Skilling.

med Anpart i Kirke, Korn- og Kvægtiende af Matr. N^o 3 Smollerup. Denne Handel er indgaet paa følgende Vilkaar:

1. Med Eiendommen følger hele den for Tiden paa samme værende Avl og Afgøde, Foder, Gødning og Ildebrændsel; endvidere hele Besætningen af Kreaturer og Avlsredskaber, fremdeles Bygning med mur- og nagelfast Tilbehør, derunder navnlig Kakkelovne og Grubekjedel i stedet for hvilken Kjøberens dog levere Sælgeren en mindre Grubekjedel, som Kjøberens har, og endvidere et Pengebidrag efter Overenskomst til en ny Kakkelovn, endelig medfølger ogsaa hele den indvendige Besætning og Indbo,

dog med Undtagelse af hvad Sælgeren deraf udtager efter sit Ønske, derunder navnlig 2 Sengsklæder –

2. Eiendommen og ledsagende tiltrædes af Kjøbereren d. 1' April 1889, men staar allerede fra Dato for hans Regning og Risiko saaledes at han navnlig i Ildsvaade Tilfælde haver Assurance-summen til anordningsmæssig Anvendelse. –

3. Fra Tiltrædelse svarer Kjøbereren alle af Eiendommen gaaende Skatter, Afgifter og Præstationer af enhver Art, derunder nævnes saavel den til 1' April 1889 forfaldne Kongelige Skat for foregaaende Halvaar som og Kommuneskatten for 1' Halvaar 1889. - Derimod udreder Sælgeren sine Restancer til nævnte Ved, derunder ogsaa Tiende-Restancen. –

4. Kjøbesummen er fastsat til 14000 Kr. skriver Fjorten Tusinde Kroner, den skadesløst berigtiges saaledes at Kjøbereren indfrier eller overtager saaledes som han med Vilke denne kan formes og uden ansvar eller Bekostning for Sælgeren der i Eiendommen paa 1' Prioritet ændres lånet Rentergjæld til Overformynderiet paa 8000 Kr. af hvilken Kjøbereren første Gang svarer Rente til 11' Juni 1889 for det foregaaende Halvaar for i dag ved Kontraktens Underskrift betales kontant 900 Kr. og tjener Sælgerens Underskrift paa Kontrakten tillige som Kvittering herfor; og til 11' Juni Termin 1889 betaler kontant 2100 Kr., men uden Renter heraf til den Tid. Og til 11 Decbr. Termin 1889 betales kontant Restbeløbet 3000 Kr. tilligemed Renter heraf 4 % Beregnet fra 11' Juni 1889 til Betalingen sker Udgjør Kjøbesummen 14000 Kr. -

5. Foruden ovenstaaende Kjøbesum udreder Kjøbereren fra Tiltrædelsen d. 1' April 1889 til Sælgeren saalænge han lever, Aarlig aftægt, der er ansat til kapitaliseret stempelpligtig Værdi af 1400 Kr. sikres med Prioritet i Eiendommen næst foranstaaende Gjæld til Overformynderiet af 8000 Kr. –

6. Naar Kjøbesummen er ifølge det foranstaaende til 11' Decbr. Termin 1889 endeligen berigtiget, udsteder Sælgeren til Kjøbereren Skjøde paa Eiendommen uden andre Forhæftelser end foranstaaende Gjæld paa 8000 Kr. til Overformynderiet og den omhandlende nye Aftægt. –

7. I Alle af nærværende Kontrakts og i sin Tid Skjødets Udstedelse og Tinglysning flydende omkostninger bæres af hver af Parterne med Halvdelen. –

8. Paa fornastaaende Vilkaar tilstaar jeg Niels Østerbøvling at have indgaaet denne Kontrakt, som jeg forbinder mig prompte at opfylde og navnlig skadesløst berigtige Kjøbesummen. I Søgmaalstilfælde følger Jn. 25' Januar 1878.

Af Kjøbesummen er 3500 Kr. beregnet for Løsøret. – Under vore Navne vidnesfast. pt. Viborg d. 5' Marts 1889. – Christen Jensen Boel. Niels Østerbøvling. Til vitterlighed I. Jespersen Bjergsted. – Dertil 11' Juni Termin 1889 forfaldne Afdrag paa Kjøbesummen af 2100 Kr. af mig Dags Dato kontant betalt og meddeles for disse To Tusinde og Et Hundrede Kroner, herved skadesløs Kvittering, pt. Viborg d. 13' Juli 1889. - Christen Jensen Boel. Til Vitterlighed I. Gregersen. – I. Jespersen.

Skjøde

Underskrevne Christen Jensen Boel i Smøllerup skjøde og endelig overdrager herved til Hr Niels Østerbøvling, nu i Smøllerup den i foranstaaende Kontrakt omhandlede Eiendom Matr. No 3 i Smøllerup By og Sogn af Hartkorn 3 Tønder, 24 Skæpper, 1 Fjerdingkar, 1 Album. Gl. Skat 29 Rigsdaler 1 Mark 11 Skilling. i Mønsted By og Sogn af Hartkorn 0 Td. 0 Skp. 0 Fjk. 1¼ Alb. Gl. Skat 0 Rd. 11 Mk. 0 Sk. og forsaavidt Matr. No. 3 ang. med Andel i Smøllerup Sogn Kirke-, Korn- og Kvægtiende samt med de paa disse Eiendomme nærværende Bygninger med Mur- og sømfast Tilbehør ganske saaledes som i Kontrakten nærmere omhandlet og paa de deri omnævnte Vilkaar. Og da den i Kontrakten Post 4

litr. d. nævnte Del Af Kjøbesummen 3000 Kr. er betalt, skal den solgte Eiendom herefter tilhøre Hr. Niels Østerbøvling med de samme Rettigheder og Byrder, hvormed jeg har eiet samme under mit Hjemmelsansvar efter Loven, – Saa den solgte Eiendom hæfter overensstemmende med Kjøbekontrakten 8000 Kr. til Overformynderiet og Aftægt til mig ifølge Kontrakten læses samtidig hermed – Smollerup at. Viborg d. 7' Jan. 1890. Christen Jensen Boel. Til Vitterlighed B. Glud. Axel Nielsen.

Læst under Fjends – Nørlyng Herreders Ret d. 14' Jan. 1890 og indf. i Panteb. No 2. I pag. 1453. – Aftægtskontrakt til kapitaliceret Værdi 1400 Kr. skr. p. st. Papir til Tast. 9 Kr. 90 Øre forevist.

Simmelhoy

No 15 den 14' Januar 1890

Stp. 9 Kr. 90 Øre

Aftægtskontrakt

Undertegnede Niels Østerbøvling der Dags Dato ifølge Kjøbekontrakt er bleven Eier af den Christen Jensen (Boel) tilhørende Gaard i Smollerup, Matr. No 3 Smollerup og Matr. No 17^f Mønsted forpligter herved mig og efterfølgende Eiere af bemeldte Gaard til at svare fornævnte Christen Jensen (Boel) saalænge han lever følgende aarlige Aftægt, der tager sin begyndelse fra den Dag, jeg i Henhold til fornævnte Kjøbekontrakt tiltræder Eiendommen.

1. Til Beboelse overlades Christen Jensen (Boel) det paa Eiendommen fra ældre Tid opførte Aftægtshus, ligesom han ogsaa faar udelukkende Afbenyttelse af 3 Alen Grund rundt om Huset. – Aftægtsmanden vedligeholder selv Aftægtshuset, men skal Eieren dog levere ham uden Vederlag til fornødne Tag til Huset saavel som de til mulig Tilbygninger, Aftægtsmanden maatte føre til samme, alt imod at Eieren faar det gamle Tag. – Af Gaardens Have overlades Aftægtsmanden et Stykke af Størrelse

¼ Skp. Land, hvortil Eieren levere den fornødne Gødning. Aftægtsmanden faar fri Adgang til og Afbenyttelse af Gaardens Brønd med tilhørende Redskabeer og har Ret til at færdes overalt i Gaarden og paa dens ubesaede Marker. –

2. Til Op- og Underhold leveres Aftægtsmanden aarligt paa hans Bopæl i gode og sunde Varer og stedes forud følgende Natural Ydelser: 4 Td. Rug, 2 Td. Byg, 2 Skp. Boghvedegryn, at levere med ¼ Del hver 1' April, 1' Juli, 1' Oktober og 1' Januar. – 2½ Td. Kartofler (o: Spisekartofler hvoraf de smaa ere fratagne) at levere i Optagelsestiden. Tilligemed fornøden Plads til at sætte dem i Kule. ½ Lispund (1 Lp. = 16 p.) fersk Flæsk fra Forenden, at levere i Slagetiden inden Jul; 1½ Lp. fersk Oxekjød at levere med Lp. til samme Tid som Flæsket og Resten efter Anfordring, 6 Snese (Sn.) Æg, at levere med 1 Sn. hver anden Maaned, 3½ Lp. Smør, at levede med 2 pund (p.) den 1. Dag i hver af de 4 Maaneder, November, December, Januar og Februar og med 4 p. den første Dag i hver af Aarets øvrige 8 Maaneder; 1½ Lp. Ost at levere med 6 p. hver 1' April, 1' Juli, 1' Oktbr. og 1' Jan. 3 Potter nymalket Sødme daglig Aaret rundt, 3 p. Kaffe, 3 p. Cikorie, 3 p. Kandis, at levere med 1 p. til hver Høitid, Jul, Paaske og Pinse; ½ Skp. Salt om Efteraaret, 1 Læs Gulvsand, foruden sengehalm paa anfordring, 3 p. godt Uld af Foraarsklipningen samt 1 Faar og 2 Lam med Uld paa til Slagtning hvert Aars Efteraar, som Aftægtsmanden udtager af Gaardens Faareflok, dog første efter at Eieren har fritaget 2 Faar og 2 Lam. –

3. Til Ildebrændsel leveres Aftægtsmanden aarligt 8000 stk. Tørv af god Beskaffenhed og 2 Læs Brændelyng, hvilket alt i god og tør Tilstand inden hvert Aars 1' August skal være frit hjemkjørt opsat i Aftægtsboligen efter Aftægtsmandens Anvisning. –

4. Gaardens Eier skal frit befordre Aftægtsmandens Korn til og fra Mølle, og endvidere aarlig gjøre 4 Kjørsler for ham med Gaardens bedste

Heste og Vogn og paalidelig Kudsk; hver Reise dog ikke længere Afstand fra Gaarden end 2 Mil (1 Mil = 7,537 km.) – Endelig skal Gaardens Eier i Aftægtsmandens Sygdoms- og Svaghedstilfælde hente Præst, Læge og Medicin til ham. – Derimod maa Aftægtsmanden selv betale Doktor og Medicin. –

5. Aftægtsmanden har ret til at holde en Pige til sin Pleie og Opvartning, men maa han selv give hende Kost og Logi samt Løn. –

6. Aftægtsmanden har ret til, naar han ønsker det, at tage Bopæl andetsteds, og Aftægtsydelser efter nærværende kontrakt skulle i saa Fald leveres ham paa den nye Bopæl, forsaavidt denne ikke et i længere Afstand fra Gaarden end 1 Mil.

I tilfælde af saadan Flytning betales dog Mælk og Ildebrændsel med Penge efter gangbar Pris, og Aftægtsmanden maa ikke Leie Huset ud til fremmede, naar han flytter derfra. – Han har til enhver Tid Ret til at flytte tilbage, og Aftægtsboligen skal derfor staa til hans Disposition, saa at han kan flytte ind igjen, naar han ønsker hvorefter Aftægten da leveres som forhen. –

7. Naar Aftægtsmanden ved Døden afaar har Gaardens Eier ingen Forpligtigelse til at besøge eller bekoste hans Begravelse ligesom Eieren ingen Rettigheder har til Efterladenskaberne; derimod falder selvfølgelig Aftægtsboligen tilligemed deri værende Kakkellovn og Kjedel og KOfur og øvrige mur- og nagelfaste Tilbehør tilbage til Gaardens Eier. –

8. De aarlige ydelser efter denne kontrakt ansættes til 280 kr., som 5 Gange taget er 1400 kr. og giver jeg til Sikkerhed for Skadesløs Opfyldelse af samtlige mine Forpligtelser efter foranstaaende Kontrakt herved Prioritet og Renteret i den ovennævnte Gaard i Smollerup Matr. No 3 Smollerup By og Sogn og Matr. No 17f Mønsted By og Sogn af Hartk. 3 Td. 2 Skp. 1 Fk. 2¼ Alb. med Anpart i Kirke- Korn- og Kvægtiende af Matr. No 3 Smollerup, Avl og Afgrøde,

Besætning og Inventarium, alt næstefter den i Eiendommen for Tiden indestaaende Gjæld af 8900 Kr. til Overformynderiet, og med Opdyrkningsret, naar denne gjæld matte blive indfriet eller afdraget. –

Til dette Øiemed bliver nærværende Aftægtskontrakt at tinglæse samtidig med Skjødet. – I Søgsmåltilfælde holdes Pr. 25^e Jan, 1828. – Jeg Christen Jensen Boel er enig og tilfreds med foranstaaende Kontrakt. – Under vore Navne vidnefast. – pt. Viborg d. 5^e Marts 1889. – Christen Jensen Boel. Niels Østerbøvling. – Til vitterlighed J. Jespersen Bjergsted, – Den ved nærværende Kontrakt stiftede. Panteret ratihaberes og fornyes herved. – Smollerup pt. Viborg 7^e Jan. 1890. – Forinden Underskriften tilføres, at de i Kontraktens Post 1 omhandlede 2½ Lp Flæsk leveres af svinet ene side. Endvidere bemærkes, at den Gjødning, der samles ved Aftægtsboligen tilfalder Gaardens Eier, d.v.s. Christen Nielsen Boel. Niels Østerbøvling. – Til vitterlighed om Dato og rigtig Underskrift. – C. Glud. Axel Nielsen. – Læst inden Fjends – Nørlyng Herreders Ret, d. 14. Jan. 1890 og indført i Panteb. No 3. Pag. 761.

Simmelhoy

Folketælling 1890, Lånnum by, Smollerup sogn, Fjends herred, Viborg amt

En gaard i Smollerup

Niels Østerbøvling, 42 Aar gl. født i Dybe, Gaardejer.

Karen Sørensen, 36 Aar gl. født i Hou sogn, hans hustru, husmoder.

Niels Kristian Jensen Bøvling, 11 Aar gl.

Marinus Jensen Bøvling, 7 Aar gl.

Kristiane Jensen Bøvling, 5 Aar gl.

Poul Dahl Jensen Bøvling, 3 Aar gl.

Karen Kirstine Jensen Bøvling, 1 Aar gl.

Deres børn, Alle født her i sognet.

På dette tidspunkt boede Søren Jensen Bøvling, 9 Aar gl. altså hos sin bedstemoder.

På gården er der også en karl og en pige:

Kristian Laursen, ugift, 27 Aar, født i Vroue sogn, Viborg amt. Tjenestetyende
Karen Marie Kristensen, ugift, 24 år, født i (formentlig) Hillerslev sogn, Thisted amt, Tjenestetyende.

Alle personerne i husstanden står til at tilhøre Frilutheransk trossamfund.

På samme tidspunkt, som Niels Østerbøvling var optællingskommisær, i det halve sogn, var der en mand ved navn Søren Christian Christensen optæller i den anden ende af sognet, og han skrev ikke særligt læseligt, hvad derimod Niels Østerbøvling gjorde på dette tidspunkt.

Men derudover boede der også Kristian Jensen Boel, ugift, 68 Aar, aftægtsmand og husfader
Kristine Jensen, ugift, 39 Aar, tjenestetyende.
De havde egen husholdning, det ses af, at man tæller dem som en familie. (iflg. Anna Thestrup).

Niels Østerbøvling har sikkert (stadig iflg. Anna Thestrup) overtaget ham, som aftægtsmand sammen med gården, men om han har ejet gården ses ikke.

Sandsynligvis har han været i familie med dem, der ejede gården før, for det var meget sjældent på den tid, at en ugift ejede en gård. (iflg. Anna Thestrup).

Folketællingen 1901

Her kommer for første gang et helt skema til hver familie, og nu bor familien igen i Lånnum.

Ved at se på oplysningerne om, hvor og hvornår børnene er født, kan man se, at det er imellem januar 1890 og marts 1891, at de er flyttet til Smollerup (altså til gården), og at de imellem marts 1893 og juli 1895 igen er flyttet derfra, altså forudsat, at oplysningerne er rigtige.

For Niels Østerbøvlings egne oplysninger her er nemlig forkerte, (fotokopi modtaget af Anna Thestrup) med hans egen håndskrift, som efter min mening ikke er så smuk mere.

Afskrift af fotokopi

Her bor:

Niels Østerbøvling født den 9. juli 1848 i Dybe, han er landmand og husfader. (*Hans rigtige fødselsdag er 9. juli 1847*).

Karen Sørensen, født i Hove 30. august 1853, husmoder og hans hustru.

Karen Kirstine Jensen Bøvling, født i Lånnum 7. januar 1891, men hun er født, enten d. 6. eller 7. november 1888.

Mette Marie Jensen Bøvling, født den 21. marts 1891 i Smollerup, men hun er født den 21. marts 1890.

Men her kan jeg ikke regne ud, hvad man har gjort af Otilje Jensen Bøvling, der er født 25. marts 1891, hvornår mon hun er død, hun lever i hvert fald ikke i 1906.

Anna Decima Jensen Bøvling, født i Lånnum den 22. juli. 1895.

Ingvard Marinus Jensen Bøvling, født i Lånnum den 18. oktober 1896.



Ved denne folketælling i 1901, ser man at Kristian, Søren, Kristiane og Poul er rejst hjemme fra.

Da der var mange børn, har han ikke lige kunnet finde ud af, hvornår de havde fødselsdag, han har måske siddet en sen aften, efter en lang dags arbejde, ved dårligt lys, måske har han heller ingen briller haft, og som så mange fædre, også i dag, ikke rigtigt kunnet huske børnenes fødselsdag. Så det tilgiver vi ham.

Otilie Jensen Bøvling bliver ikke ret gammel hun dør i Smollerup sogn den 2. juni 1891 og bliver begravet den 7. juni på Smollerup kirkegaard kun godt 2 måneder gammel.

Død

Niels døde den 25. februar 1906 i Lånrum, Smollerup sogn, Fjends herred

Niels Østerbøvling bliver begravet på Smollerup kirkegård den 3. marts 1906.

Husmand i Lånrum, Smollerup sogn, søn af ugifte Mette Marie Jensdatter, og udlagt barnefader Jens Peder Mortensen.

Født i Rammekjærhus, Dybe sogn 1847, den 9. juli, gift med Karen Sørensen, sidste fælles bopæl Lånrum.

Alder 58 Aar. Begravet af Sognepræst Viese.

Bemærkning

Fundet død i en seng i sovekammeret i gårdmand Anders Jensens (Torp) stuehus, Lånrum Mark, hvortil den afdøde var bragt, fra et sted tæt udenfor gården.

Han fandtes liggende på ryggen, på den frosne jord i bevidstløs tilstand.

Dødsårsag: Fractura cranii. Intra cranial hæmmorrhagi. Ebrietus.

Attest fra læge og herredsfoged fra Fjends-Nørlyng Herreder.

Dødsårsagen er skrevet på latin, men oversat til dansk lyder den således.

Dødsårsag: Kraniebrud. Indre blødninger i Kraniet. Fuldskab.

Bilag fra

Viborg Bys Skifteret, Posthuset 1. sal, Tlf. 67.

Viborg, den 26. januar 1965.

Ad Niels Øster Bøvling, død 24. februar 1906.

I anledning af Deres seneste skrivelse kan jeg oplyse, at der på embedets arkiv beror en del politiprotokoller fra før 1920. Så vidt jeg kan se, består de af almindelige protokoller, indeholdende forhør m.v., foretaget her i Viborg, og nogle andre kaldet rejseprotokoller, som er medført ved undersøgelser på stedet. De første indeholder intet om Deres oldefar.

Jeg beklager, at jeg ikke har kunnet finde nogen rejseprotokol omfattende tiden omkring 25. februar 1906, men derimod nogle fra tiden før og efter. Jeg formoder, der mangler en, men om den eksisterer mere, hvor den i så fald er, og om den indeholder noget forhør og ligsyn vedrørende afdøde, ved jeg jo ikke. Jeg er dog bekendt med, at der på rådhuset i et kælderrum skal ligge nogle gamle arkivalier, som hidrører fra tiden før 1920. Ved førstkommende lejlighed skal jeg kigge efter og meddele Dem resultatet.

Med venlig hilsen

E. Rølskjær

Stud. mag. Anna Thestrup,
Hammershusvej 54 st., Aarhus V.

Efter dette tragiske dødsfald har der verseret mange rygter rundt om i sognet, der er blevet sagt, at han drak sig ihjel, og mange andre dårlige ting, der er jo altid folk der puffer til en hældende vogn, når den i forvejen hælder.

Her vil jeg gerne retfærdiggøre min bedstefar, selv har jeg ikke kendt ham.

Jeg ved fra min far, at hans far Niels Østerbøvling, var en god far, venlig, retfærdig og ide-
rig, han var foregangsmand på mange områder,
f.eks. inden for gødning af markerne o.l. han var
med i foderstofforeningen mm.

Min bedstemor, altså Niels Østerbøvlings kone,
boede hos os hjemme i Stoholm i hele min tid,
jeg har aldrig hørt hun har sagt et ondt ord om
ham.

Min far har altid talt pænt om sin far, men når
vi nåede til tiden omkring faderens død, så ville
far ikke gerne tale om ham.

*Jeg tror det var fordi han ville bevare de gode
minder han havde om ham, og ikke trevle i dår-
lige ting.*

*Men jeg tror ikke min bedstefar drak mere, end
alle andre gjorde dengang, han var bare mere
uheldig.*

På sin dødsdag, havde han, så vidt jeg ved, væ-
ret ude at kræve penge ind for foderstofforenin-
gen. Han har sikkert fået sig et par kaffepuncher
på de gårde, han besøgte, det var jo lige i den
kolde vintertid.

Men en ting, som min far aldrig helt kunne
slippe, det var, at faderens pung eller tegnebog
aldrig fandtes nogen steder. Min far troede til
tider, at hans far måske var blevet overfaldet,
men det fik han aldrig klarhed over.

Far sagde, at hans far var en helt igennem ærlig
mand, han ville aldrig bruge foreningens penge,
og havde han så alligevel gjort det, så forstod
han ikke, hvor pung og tegnebog var blevet af.
Dette må fortsat stå som en uløst gåde for os.

Man har også sagt om ham, at han drak en gård
op, men efter at jeg har skrevet alt dette, har jeg
fra min fætter i Stoholm, modtaget en kopi af
hele den gårdhandel. Jeg kan da godt forstå, at
han ikke kunne klare alle de forpligtigelser han
her påtog sig. Først en gård til 14.000,- kr., det
var mange penge dengang. Og når man ser og
læser alt det aftægtsmanden skulle have derud-

over – ja, så syntes jeg han har siddet hårdt i det.
Og mange børn var der jo.

Den gård har han ikke drukket op, for brænde-
vin kostede, ikke ret meget dengang.

Ja – sådan ser jeg altså på min bedstefar Niels
Østerbøvling.

Jeg ville gerne have kendt ham.

Skifteudskrift

Niels Øster Bøvling, Husmand i Lånium, død
24. februar 1906.

Enken hensidder i uskiftet bo med arv.

I skiftebogen findes følgende protokolindførel-
se side 683, Viborg Bys Skifteret.

Aar 1906 den 25. juli blev til Skifteprotokollen
fremlagt et andragende fra Karen Sørensen af
Lånium, om at hun må hensidde i uskiftet bo,
så længe hun forbliver ugift, efter sin den 25.
februar 1906 afdøde ægtefælle boelsmand Niels
Nielsen Øster Bøvling af Lånium med deres fæl-
lesbørn, nemlig:

1. Niels Kristian Jensen Bøvling af Lånium, født
11. januar 1879.
2. Søren Jensen Bøvling af Stoholm, født 15.
oktober 1880.
3. Marinus Jensen Bøvling, født 28. oktober
1882.
4. Kristiane Jensen Bøvling, født 29. oktober
1884.
5. Poul Dahl Jensen Bøvling, født 29. oktober
1886.
6. Karen Kristine Jensen Bøvling, født 7. no-
vember 1888.
7. Mette Marie Jensen Bøvling, født 21. marts
1890.
8. Kristen Boel Jensen Bøvling, født 16. marts
1892.
9. Anna Decima Jensen Bøvling, født 22. juli
1895.
10. Ingvard Marinus Jensen Bøvling, født 18.
oktober 1896.

Andragenet var påtegnet en erklæring fra Sognerådsformand Jens Jensen af Daugbjerg og Sognefoged P. Sørensen af Lånium, gående ud på, at enken er en huslig og forstandig kvinde, hvem fællesboet uden fare kan betroes.

Endvidere var andragenet bilagt samtykke, behørigt stemplet, fra Niels Kristian Jensen Bøvling og Søren Jensen Bøvling, samt fra de mindreårige Marinus Jensen Bøvling, Kristiane Jensen Bøvling og Poul Dahl Bøvling.

Niels Kristian Jensen Bøvling havde tillige underskrevet med de 3 mindreårige søskende som kurator, i henhold til kuratorbeskikkelser, der forevistes.

Efter det således foreliggende blev andragenet bevilget.

21 Karen Sørensen

Karen Sørensen, født den 30. august 1853, døbt 16. oktober 1853.

Forældre: Gaardmand Søren Nielsen og Christiane Jensdatter, 37 Aar af Houлинд, Hove sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Faddere

Baaret af Gaardmand Mads Houmaaes hustru Johanne Marie Pedersen, Pigen Karen Poulsdatter af Mariebol, Gaardmand Peder Stigaard, Ungkarl Niels Stigaard Sørensen og Ungkarl Peder Jensen af Engberg Præstegaard.

Vaksineret den 7. juni 1854 af Dalgaard.

Konfirmeret

Konfirmeret i Hygum kirke 1. søndag efter Paaske, den 19 april 1868. Kundskab og opførelse: god.

Bryllup

Gift den 28. december 1877 i Smøllerup kirke med Niels Østerbøvling

Levned

Min bedstemor, Karen Østerbøvling, f. Sørensen.

Som man ser af foranstående, og efterfølgende, så har min bedstemor ikke hele livet danset på roser. Så var i hvert fald hendes ungdom og barndom, nok den bedste.

Hun kom fra en stor gård, Houлинд, efter hvad jeg har hørt og læst, så var det et meget godt hjem. Det var et sted, hvor man ikke manglede noget.

Et stort hjem, hvor man til jul slagtede en snes gæs, og meget mere. De fik aldrig mindre end et



læs fisk af gangen. De bagte brød til jul, til alle de fattige i sognet.

Døtrene fra gården kom ikke ud, at tjene, derimod lærte de, at læse og sy, og væve og den slags pænere håndteringer. *Jeg tænker mig til, at de blev opdraget til, at være fruer på en stor gaard.*

Men af en eller anden årsag blev min bedstemor ikke det, (ihvert fald kun i kort tid). Men hun har, *jeg ved ikke hvordan* mødt sit hjertes ud-kårne i Niels Østerbøvling, som hun giftede sig med. Hun flyttede til Laanum til ham og giftede sig med ham. Det har sikkert været en stor omvæltning for hende. *Jeg ved ikke om ægteskabet blev lykkeligt! Men måske!*

Nu skulle hun pludselig stå for en masse huslige ting, og så fik hun alle de børn, det kunne lade sig gøre at få. Senere fik de en gård i Smøllerup, som de ikke kunne klare, at sidde i, måtte derfor flytte til Laanum igen til et lille husmandssted. Da hun var 53 år, mistede hun sin mand, på en sørgelig og dramatisk måde, og hun stod tilbage i fattigdom, og med en masse børn, hvoraf de yngste kun var 10 – 11 og 12 år. Det må virkelig



Karen Sørensen med deres tre første børn. drengen til venstre er Marinus, på skødet har Karen, Kristiane og til venstre er det Søren.

have været svært for hende. Såvidt jeg ved blev hendes søn, min farbror Marinus hjemme hos hende og hjalp hende med landbruget. Hvornår han giftede sig kan jeg ikke gøre rede for, men på et tidspunkt, har bedstemor åbenbart ikke kunne holde sin tilværelse ud på ejendommen. Jeg ved, at hun i nogle år var husbestyrerinde i Iglso v/ Stoholm, og flyttede så tilbage til Laanum igen. – Men i ca. 1917 – 18 flyttede hun til Stoholm, til mine forældre, her fik hun en lille lejlighed.

Jeg blev først født i 1924, så dette kan jeg ikke gøre rede for.

Jeg husker kun, at bedstemor boede hjemme hos os.

Det har da, for hende været en ikke alt for lys tilværelse, på hendes gamle dage. Jeg kom tit op til min bedstemor, jeg skulle helst have et sytøj eller lignende med, det kunne hun bedst lide, man skulle bruge sine hænder til noget nyttigt, sagde hun og det var da meget fornuftigt. Jeg

husker, hun læste hver dag et stykke i biblen, eller i hendes andagtsbog. Det hørte for hende med til den daglige tilværelse. Jeg holdt meget af min bedstemor, men hun var til tider heller ikke lige nem, kom man for tit, så sagde hun, du kommer rendende hele tiden, og kom man for sjældent, så sagde hun, du kommer jo aldrig og besøger mig. – Nej det har ikke været sjovt for min bedstemor. Hun tænkte, og talte tit, om fordums storhedsdage, – og så sad hun bare der med en aldersrente på ca. 12 kr. i måneden.

Hun havde kun to små stuer, et soveværelse og en stue, og et lille køkken, som ikke var et køkken, der var ganske vist et komfur, men der var ingen vask, og ingen vand, dog var der lys, men ikke ude på loftet. Tiderne må jo have været sådan dengang. Der var heller ingen wc, jo, det var nede i gangen, fælles for hele familien. Vi bar hver dag rent vand op til bedste, og bar affaldsvandet ned. Men selvfølgelig kom bedste da ned til os hver dag, og ned til min faster og onkel på el-værket, men efterhånden blev hun jo gammel og kunne vel ikke rigtig klare trapperne mere. Hun døde her dagen før hun blev 89 år, da hun var død, blev hun i sin kiste stillet ud i vores forgang derhjemme, den næste dag blev hun kørt til ligkapellet i Stoholm. – Da husker jeg min far sagde til de mennesker der kom og fulgte efter. ”I skal have tak for, at I kom og fulgte min gamle mor i kapellet i dag, på hende 89 års fødselsdag.”

Hun blev så begravet nogle dage efter i Smollerup ved siden af sin for længst afdøde mand.

Når jeg i dag, så mange år efter tænker på bedstes adkomst, ægteskab, liv i det hele taget, ja, så syntes jeg, at det har været svært for hende, men jeg husker aldrig hun beklagede sig, eller talte nedsættende om nogen.

Hun må have været af en vis karat, for ellers havde hun ikke klareret det.

Jeg har kun gode minder om min bedstemor, men jeg kan ikke lade være med, at tilføje:

"Hvor var det synd for bedste, hun havde fortjent et liv, der var bedre."

Død

Død den 29. august 1942 i Stoholm, begravet på Smollerup kirkegård den 3. september af Pastor Dagnæs, Kobberup.



Familien Bøvlings familiegravsted på Smollerup kirkegård.

22 Anders Jensen

Blev født den 23. maj 1852 i Skouhuset, Taarup sogn, Fjends herred, Viborg amt. Han bliver døbt i kirken den 13. juni 1852 på 1st søndag efter Trinitatis.

Forældrene var Husfolk Jens Andersen og Hustru Kirsten Nielsdatter i Skouhuset.

Faddere

Gårdmand Christen Jensens Kone Ane Kirstine Hansdatter af Borup bar barnet,
Gårdmand Albrecht Jensen Kone Maren Hansdatter af Borup,
Gaardmand Anders Christensen af Kvo-
sted,
Gårdmand Albrecht Jansen af Borup,
Gårdmand Christen Jensen af Borup.

Moderne blev introduceret den 4. juli 1852, 4^{de} søndag efter Trinitatis.

Konfirmation

Anders af Skouhuset blev konfirmeret Palmesøndag den 14. april 1867 i Tårup kirke. Anders var den eneste, der blev konfirmeret i sognet det forår.

Hans kundskaber vurderes til g (godt) og opførelse til mg (meget godt).

Vaksineret den 21. juli 1859 af Lind.

Bryllup

Den 15. februar 1884 blev i Romlund kirke, Nørlyng herred, Viborg amt viet: Ungkarl og Landpost af Sparkjær Anders Jensen født den 23. maj 1852, altså 31 år gl. blev viet til Christiane Christensen født den 26. december 1863, Pige i Vesbæk – 20 år gl. Forlovere var Husmand Niels Chr. Poulsen af Vesbæk og Gårdmand Niels Jensen af Borup.

Levned

Anders Jensen født den 23. maj 1852 i Kvastlund pr. Løgstrup. Husejer og Landpostbud fik 1. august 1878 overragt landpostbudenes hæderstegn.

Børn

Deres første barn er **Kirsten Jensen**, som bliver født den 13. september 1884 i Sparekjær.

Kirsten er ane nr. 11 i denne bog

Den næste er **Magdalene Jensen** født den 5. juni 1886. Forældre Anders Jensen og Christiane Christensen.

Faddere

Moderen
Gårdmand Niels Chr. Nielsens hustru
Landmand Jens Peder Nielsen
Indsiddet Laust Laursen,
Købmand Niels Christensen (Ebbesen)
alle af Borris

Magdalene bliver kun 1¾ år gammel, hun dør af mæslinger den 28. februar 1888 og bliver begravet 1. marts i Borris.

Den 26. juli 1888 nedkommer Christiane med endnu en datter, hun får navnet **Magdalene Jensen** efter sin nyeligt afdøde storesøster, hun bliver født i Sparkjær.

Faddere

Murer Peder Møllers hustru
Madsine Mortensen
Kroejer Niels Ebbesens hustru Mette Marie Andersen
Skomager S. Kr. Kristensen
Smed Kristian Kallerup
Faderen

Folketællingen 1890 i Fusager – Gammelstrup sogn

Anders Jensen, landpost, 37 år født i Taarup
Christiane Christensen, hustru, 25 år født i Lem.
Kisten Jensen, datter, 5 år født i Borris
Magdalene Jensen 1 år født i Borris.

Flere børn

Der kommer endnu et barn, som får navnet Kristine, som bliver født 9. august 1890.

En sørgelig tid

Næste barn bliver født den 14. december 1891, men barnet bliver kun ½ dag gammelt og bliver begravet den 20. december 1891 i Gammelstrup. Formedels hastighed, undlod jordmoderen at navngive barnet, da hun hjemmedøbte det. Faderen har senere fortalt, at navnet var **Christiane** efter moderen.

Efter denne tilsyneladende svære fødsel dør Christiane den 21. december 1891. Hun bliver begravet den 28. december på Gammelstrup kirkegård.

Familien bor på dette tidspunkt i Fusager.

Gift 2. gang

Anders har brug for nogen til at tage sig af sine børn så den 11. november 1893 bliver han gift med Karen Marie Pedersen i Gammelstrup kirke. Om brylluppet står der i kirkebogen:

Anders Jensen Enkemand, født i Taarup sogn den 23. maj 1852, Landpostbud i Fusager, Gammelstrup sogn, Søn af gaardmand Jens Andersen og hustru Kirsten Nielsdatter af Taarup.

Karen Marie Pedersen, Pige, født i Foldager, Aarestrup sogn den 26. december 1872, Husholderske hos brudgommen i Fusager, Gammelstrup sogn; Datter af Snedker Peder Pedersen og hustru Petrine Mikkelsen af Foldager.

Den nye kone Karen Marie har siden fortalt, at Anders siden har fortalt hende, at det sidste barn fik navnet Christiane efter hendes på det tidspunkt dødssyge moder.

Det er lidt sjovt at hans to koner havde samme fødselsdato, men den første var 11 år yngre end ham, mens den anden kone var 20 år yngre end han, så han har været lidt af en charmetrold, eller også blot et godt parti med fast arbejde.

Folketælling 1901 – Gammelstrup sogn

Matrikel nr. 6b, Fusager, Gammelstrup

Anders Jensen, født 20. maj 1852 i Taarup sogn, Viborg amt, taget bopæl i sognet 1889, tilflyttet fra Borits sogn, Husfader, Landpost og Husmand

Karen Marie Jensen, født 26. dec. 1872 i Årestrup sogn, Aalborg amt, tilflyttet sognet 1894 kommer fra Årestrup sogn, Husmoder
Kristine Jensen, født 9. aug. 1890 i Fusager, barn

Jens P. Jensen, født 3. sep. 1895 i Fusager, barn
Kristen Jensen, født 17. juli 1897 i Fusager, barn

Johanne Jensen, født 20. mar. 1899 i Fusager, barn

Holger Jensen, født 18. apr. 1900 i Fusager, barn.

Folketælling 1906 – Mønsted sogn

Anders Jensen, født 23. maj 1852, Husfader, Landpost

Karen Marie Jensen, født 26. dec. 1872, Husmoder

Jens Peter Jensen, født 16. sep. 1894, Barn

Kristian Jensen, født 17. juli 1897, Barn

Johanne Jensen, født 20. mar. 1899, Barn

Holger Jensen, født 18. apr. 1900, Barn

Alma Jensen, født 6. juli 1902, Barn

Kamilla Jensen, født 22. juli 1903, Barn

Dreng, født 17. jan. 1906, Barn.

Folketælling 1911 – Mønsted sogn

Anders Jensen, født 23. maj 1858, Taarup, Viborg, Husfader, Husmand og fhv. Landpostbud
Karen Marie Pedersen, født 26. dec. 1872, Aarestrup, Aalborg, Husmoder

Jens Peder Jensen, født 3. sep. 1894, Gammelstrup, Viborg, barn

Kristian Jensen, født 17. juli 1897, Gammelstrup, Viborg, barn.

Alma Jensen, født 6. juli 1902, Gammelstrup, Viborg, barn

Kamilla Jensen, født 22. juli 1903, Gammelstrup, Viborg, barn

Poul Jensen, født 17. jan. 1906, Mønsted, Viborg, barn

Margrethe Jensen, født 9. sep. 1909, Mønsted, Viborg, barn

Død

Pensioneret landpostbud i Mønsted **Anders Jensen** dør den 5. april 1912 – 60 år gammel – bopæl Mønsted Hede – han dør på Skive sygehus, Skive Landsogn, Hindborg herred. Han bliver begravet den 11. april 1912 på Mønsted kirkegård, Fjends herred, Viborg amt.

Han var søn af gårdejer Jens Andersen og hustru Kjersten Nielsdatter, Kvostedlund.

Han blev begravet af sognepræst Kjærskov til Daughjerg.

Lægedødsattest af 9. april 1912.

Attest fra Skifteretten i Skive af 6. april 1912.

Dødsannonce

I Viborg Stifts Folkeblad tirsdag 9. april 1912 stod følgende:

Det meddeles herved Slægt og Venner, at vor kære Mand og Fader, pensioneret Landpost Anders Jensen er afgået ved Døden.

Mønsted den 7. april 1912.

Karen Marie Jensen.

Begravelsen foregår Torsdag den 11. kl. 12 fra Hjemmet.

Alle, som vil følge ham til Graven, er velkommen.

23a Christiane Christensen

Christiane blev født den 26. december 1863 i Vesterlem, Lem sogn, Rødding herred, Viborg amt. Hun bliver døbt i kirken 26. december.

Forældrene var Husmand Christen Andersen og Hustru Maren Mikkelsdatter i Vesterlem, moderne var 48 år.

Moderen blev introduceret 3^{die} Søndag i Fasten. 28. februar 1864.

Faddere

Pigen Inger Marie Christensen (måske Christianes store søster)

Husmand Anders Nielsens hustru af Vesterlem

Gårdmand Ivar Nielsen

Husmand Christen Mikkelsen af Nørlem

Indsiddet Peder Chr. Jensen af Vesterlem.

Bryllup

Hun bliver gift den 15. februar 1884 i Romlund kirke med landpostbud Anders Jensen af Sparkjær.

Børn

Da Christiane er 20 år gammel føder hun en datter, der får navnet **Kirsten Jensen**. Hun bliver født den 13. september 1884 i Sparkjær-Borris, Nørre Borris sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Christiane føder et barn den 14. december 1891, barnet dør kun en halv dag gammel. Fødslen har været fatal for Christiane, hun dør blot en uge efter fødslen.

Død

Hun dør den 21. december 1891 i Fusager, Gammelstrup sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun blev begravet den 28. december 1891 i Gammelstrup, 28 år gammel.

23b Karen Marie Pedersen

Blev født den 26. december 1872 i Foldager, Årestrup sogn, Aalborg amt. Hun er tvilling sammen med hende kommer også en dreng, han får navnet Peder Stephan Pedersen. De bliver døbt i Haverslev kirke den 16. februar 1873, men fødslen er indført i Årestrup kirkebog.

Forældrene var Husmand og Tømrer Peder Pedersen og Hustru Petrine Mikkelsen af Foldager.

Faddere

Pige Karen Marie Pedersen af St. Suldrup
Gaardmand Jens Larsen Vorum af Aarestrup
Husmand Just Pedersen Foldager
Ungkarl Morten Christien Christensen af Aars.

Faddere for tvillingebroderen var Barnet moder, samt de tre sidste, som også var faddere for Karen Marie.

Konfirmation

Karen Marie bliver konfirmeret 1. søndag efter Påske, 17. april 1887 i Årestrup kirke.

Hun var datter af Husmand og tømrer Peder Pedersen og hustru Petrine Mikkelsen, Foldager.

Dom angående Kundskab og Opførsel får hun mg og mg af præsten

Levned

Karen Marie kommer ud at tjene og på et tidspunkt bliver hun tjenestepige og senere husbestyrerinde i Anders Jensens husstand.

Folketælling 1890 – Årestrup sogn

Peder Pedersen, 55 år, Gift, Husfader, Tømrer, født i Ørum sogn, Viborg Amt
Petrine Mikkelsen, 43 år, Gift, Husmoder, født i Taarup

Martinus Mikael Pedersen, 22 år, Ugift, Søn, født i Taarup

Jensine Pedersen, 14 år, Ugift, Datter, født i Årestrup.

På dette tidspunkt bor Karen Marie ikke længere hjemme hos forældrene.

Folketælling 1890 – Sønderup sogn

Hornum, Sønderup, Trængstrup

Jens Jensen, 45 år, Gift, Husfader, Gaardejer, født i Aarestrup Sogn, Aalborg Amt

Gjertrud Nielsen, 38 år, Gift, Husmoder, født i Sønderup Sogn, Aalborg Amt

Niels Jensen, 18 år, Ugift, Barn, født i Sønderup Sogn, Aalborg Amt

Jens Jensen, 16 år, Ugift, Barn, født i Sønderup Sogn, Aalborg Amt

Dorthea Jensen, 13 år, Ugift, Barn, født i Sønderup Sogn, Aalborg Amt

Inger Marie Jensen, 11 år, Ugift, Barn, født i Sønderup Sogn, Aalborg Amt

Kirsten Marie Jensen, 3 år, Ugift, Barn, født i Sønderup Sogn, Aalborg Amt

Karen Marie Pedersen, 17 år, Ugift, Tjenestetyende, Pige, født i Aarestrup Sogn, Aalborg Amt

Peder Steffen Pedersen, 17 år, Ugift, Tjenestetyende, Dreng, født i Aardestrup Sogn, Aalborg Amt

Jacob Jensen, 31 år, Ugift, Dagleier, født i Aarestrup Sogn, Aalborg Amt

I 1890 tjener Karen Marie på den samme gård, som hendes tvillingebroder.

Den 11. november 1893 bliver hun gift med sin husbond Anders Jensen i Gammelstrup kirke.

Børn

Hun føder Anders mindst 8 børn i perioden 1894 til 1909.

Ved folketællingen 1930 i Gedsted kan jeg ikke finde Karen Marie. Hun er heller ikke at finde i Mønsted 1930.

Ved folketællingen i 1940 bor Karen Marie på matr. nr. 7^k i Gedsted by. Hun er fraværende på tællingstidspunktet, hvor hun opholder sig hos datteren Kamilla Jensen Klim. Hun kaldes til daglig kun for **Karen**. På tællingstidspunktet har hun en logerende, men han er heller ikke hjemme, han er ved tællingen indlagt på Viborg sygehus. Han hedder Bernhard Arnold Nielsen, han er født 10. januar 1904 i Mønsted, Viborg amt, hans profession er Købmand, Kolonialhandel.

Død

Karen Marie Pedersen, gift Jensen, dør den 10. februar 1953, som aldersrentenyder på adressen Østergade 4, Gedsted, Rinds herred, Viborg amt. Hun bliver begravet 15. februar på Mønsted kirkegaard, Fjends herred. Hun var enke og født i Aarestrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt den 26. december 1872, Datter af husmand og Tømrer Peder Pedersen og hustrue Petrine Mikkelsen. Enke efter pensioneret Landpostbud Anders Jensen der døde 5. april 1912 i Mønsted, der var sidste fælles bopæl. Hun blev 80 år gammel.

Hun blev begravet af Sognepræst Holger Dahl. Behandlet i Skifteretten i Viborg 14. februar 1953.

24 Peder Christian Lauritzen

Peder Christian blev født den 26. september 1860 i Spaabækhus, Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Hjemmedøbt formedelst sygdom den 11. oktober og døbt i kirken den 2. december.

Forældrene var Laurantz Andersen af Spaabækhus og hustru Karen Marie Nielsen, 27 år gammel.

Faddere

Pigen Kirsten Marie Jensen af Raunskov, bar barnet

Gaardmand Jens Christian Andersen af Raunskov

Gaardmand Peder Christian Andersen af Vind

Ungkarl Jørgen Nielsen af Spaabæk

Pigen Dorthea Jacobsen af Vind

Pigen Mette Cathrine Lauritzen af Svenstrup.

Konfirmation

Peder Christian bliver konfirmeret i Vinding kirke den 4. april 1875.

Præstens bedømmelse af ham er Opførsel – mg og Kundskaber – mg.

Han er vaccineret 1. august 1861 af Glarup.

Bryllup

Bryllup den 15 juni 1888 mellem Ungkarl Peder Kristian Lauritsen af Spaabækhus, Vinding, 27 år og Pigen Inger Katrine Olesen af Trug, Nørre Felding, 25 år.

Forlovere var Gaardmand Ole Christensen af Trug og Bolsmand Laust Andersen af Vinding.

Børn

Det første barn bliver en søn, han bliver født den 16. april 1889 i Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Han bliver hjemmedøbt og får navnet **Laurits Lauritsen** den 19. april og frembåret i kirken den 19. maj.

Forældrene var husmand og snedker Peder Christian Lauritsen af Spaabækhus og hustru Inger Cathrine Olesen 25 år gammel.

Faddere

Frembåret af Laust Andersens enke Karen Marie Nielsen af Spaabækhus

Pigen Johanne Marie Lauritsen ibid.

Ungkarl Niels Lauritsen, ibid.

Ungkarl Niels Olesen af Trug i Nr. Felding

Det næste barn bliver født den 8. marts 1891 i Vinding, det er en søn, som får navnet **Ole Lauritsen** den 11. marts i Vinding kirke.

Forældrenes betegnelse er den samme som ved Laurits, blot er Inger nu 27 år gammel.

Faddere

Frembåret af husmand Anders Bautrup Pedersens hustru Karen Marie Olesen af Hulmose.

Husmand Anders Boutrup Pedersen, ibd.

Gårdmand Ole Kristensen af Trug i Nr. Felding

Pigen Kirstine Olesen, ibd.

Det næste barn bliver også en søn født i Spaabækhus den 6. juni 1893, han bliver døbt den 11. juni i Vinding kirke og får navnet **Karl Marius Lauritsen**. Han bliver døbt af sognepræst J. Nyegaard.

Forældrene er stadig de samme, blot er Inger nu 30 år gammel.

Faddere

Frembåret af Pige Johanne Marie Lauritsen af Kjærgaard
Husmand Niels Lauritsen af Spaabækhus.
Hustru Mariane Pedersen
Ungkarl Johannes Lauritsen af Hadskjær.

Det næste barn bliver født den 19. juli 1895 i Spaabækhus i Vinding. Det er en datter, hun bliver døbt den 28. juli og får navnet **Maren Lauritsen** af sognepræst S. Laursen.

Oplysningerne om forældrene er de samme, blot er Inger nu 32 år gammel.

Faddere

Frembåret af Pige Kirstine Olesen af Trug i Nr. Felding.
Ungkarl Niels Kristian Olesen, ibd.
Ungkarl Laust Poulsen af Vind
Pige Andersine Poulsen af Vind.

Den 24. februar 1897 bliver der igen født en pige i Spaabækhus, hun bliver døbt den 7. marts af sognepræst S. Laursen og får navnet **Mette Kirstine Lauritsen**.

Oplysningerne om forældrene er de samme som tidligere, men nu opgives moderens alder ikke.

Faddere

Frembåret af Husmand Niels Lauritsens hustru Marian Pedersen af Spaabækhus.
Husmand Niels Lauritsen ibd.
Ungkarl Anders Sørensen af Vind
Pige Cecilie Sørensen, ibd.

Den 28. december 1898 kommer ”storken” igen på besøg i Spaabækhus, igen er det en datter, hun bliver døbt i Vinding kirke den 8. januar 1899 af sognepræst S. Laursen. Hun får navnet **Ingeborg Petrine Kristine Lauritsen**.

Oplysningerne om forældrene er de samme som tidligere, men denne gang er Inger 35 år.

Faddere

Frembåret af Pige Petrine Pedersen af Lilbok
Husmand Peder Lilbok Pedersen af Lilbok og
Hustru Kirstine Olesen, ibd.
Ungkarl Niels Kristian Olesen af Hulmose.

Det sidste barn bliver også en datter, hun kommer til verden den 14. september 1900. Hun bliver døbt i kirken den 23. september af sognepræst S. Laursen. Hun får navnet **Karen Marie Lauritsen**.

Inger er nu 37 år gammel.

Faddere

Gårdmand Niels Olesen af Nr. Felding og Hustru Oline Margrethe Poulsen, ibd.
Enke Karen Marie Andersen af Spaabækhus
Ungkarl Johannes Lauritsen af Kirkesholm.

Folketælling 1901 Spaabæk

Peder Christian Lauritsen, født den 20.9.1860 i Vinding sogn, Husfader, Boelsmand, Landbruger, 7 levende børn.

Inger Kathrine Olesen, født den 21.5.1863 Nørre Felding, Husmoder.

Laurits Lauritsen, født den 16.4.1889 i Vinding, Barn.

Ole Lauritsen, født den 8.3.1891 i Vinding, Barn

Karl Marius Lauritsen, født den 6.6.1893 i Vinding, Barn

Maren Lauritsen, født den 19.7.1895 i Vinding, Barn.

Mette Kirstine Lauritsen, født den 24.2.1897 i Vinding, Barn.

Ingeborg Petrine Kristine Lauritsen, født den 28.12.1898, Barn.

Karen Marie Lauritsen, født den 14.9.1900 i Vinding, Barn.

Folketælling 1906 Svendstrup mark

Peder Kristian Lauritsen, Husfader, Landbrug.

Inger Kathrine Olesen, Husmoder.

Ole Lauritsen

Karl Marius Lauritsen

Maren Lauritsen

Mette Kirstine Lauritsen

Ingeborg Petrine Kristine Lauritsen

Karen Marie Lauritsen

Ellen Kristine Moritsen, født den 20.2.1885,
ugift, Tjenestetyende

Død

Peder Christian dør den 5. januar 1908 i Svendstrup, Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Han blev kun 47 år gammel.

25 Inger Cathrine Olesen

Inger blev født den 21. maj 1863 Trug, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Hun bliver døbt hjemme den 4. juni og døbt i kirken den 25. oktober.

Forældrene var Gaardmand Ole Christensen og hustru Maren Nielsen, 28 år i Trug.

Faddere

Gaardmand Jens Peter Knudsens hustru Maren Cathrine Sørensen i Hundkjær i Vinding.

Pigen Bodil Marie Andersen i Svenstrup

Gaardmand Jens Nielsen i Nr. Ølgryde

Gaardmand Søren Nielsen Bak i Sognstrup

Død

Inger Cathrine dør den 28. maj 1949 i Vildbjerg sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt

Konfirmation

Inger bliver konfirmeret i Tvis kirke den 30. september 1877.

Forældrene opgives som gårdmand Ole Kristensen og hustru Maren Nielsen i Trug.

Hun får skudsmål med Kundskab: mg og Opførsel: mg.

”mg” er den mest anvendte karakter af præsten. Nedad bliver der givet g, tg+ og tg. Det er kun kundskabskaraktererne, der varierer, opførsel ligger stort set fast på mg til alle pigerne.

Bryllup

Inger Cathrine bliver gift den 15 juni 1888 med Ungkarl Peder Kristian Lauritsen af Spaabækhus, Vinding, 27 år.

Børn

Børnene kan der læses om hos 24 **Peder Christian Lauritzen**.

26 Anton Jensen Nielsen

Blev født den 5. juni 1866 i Skjøttrup, Børglum sogn, Hjørring amt. Han bliver døbt den 26. september.

Forældrene var møller Andreas Nielsen og hustru Ane Marie Jensdatter, 25 år.

Faddere

Skipper Peter Christoffersen Bast og
Hustru Hedevig Marie Nielsen af Løkken
Ungkarl Carl Petersen af Løkken
Pigen Ane K. Jensdatter og
Ungkarl Peter Jensen af Lyngby.

Bryllup

Den 9. maj 1890 bliver Ungkarl Tømrer Anton Jensen Nielsen af Løkken, 23 år gammel viet til Dorthea Kaastrup af Løkken, 28 år gammel. Brylluppet står i Furreby kirke, Børglum herred, Hjørring amt.

Forloverne var Skipper Svenning Nielsen af Løkken og Møller Andreas Nielsen af Lyngby.

Børn

Den 29. august 1890 nedkommer Dorthea med en datter, hun bliver døbt i Furreby kirke den 4. januar 1891 og får navnet **Anna Andrea Marie Nielsen**.

Forældrene var Tømrer Anton Jensen Nielsen og hustru Dorthea Nielsen Kaastrup af Løkken, 28 år gammel.

Faddere

Moderen
Pigen Kirstine Mikkelsen
Skipper Svenning Kaastrup
Bundtmager Fr. Andersen
Fisker Nils Suldrup, alle af Løkken.

At man ventede længe med at døbe Anna Andrea kan skyldes, at hun var syg og svagelig.

Når jeg tror det, er det fordi hun dør den 24. august 1891, så hun bliver knap 1 år gammel.

Det næste barn bliver en datter den 26. februar 1892 i Furreby sogn. Hun bliver hjemmedøbt den 29. maj af Lærer Pedersen i Furreby og får navnet **Annie Andrea Marie Nielsen**. Hun bliver fremstille i kirken den 18. september.

Forældrene er de samme som nævnt ovenfor.

Vidner

Moderen
Skipper Svenning Kaastrups hustru af
Løkken.

Faddere

Forældrene
Skipper Svenning Kaastrup og
Hustru af Løkken.

Den 13. marts 1894 ankommer storken med en søn. Han bliver døbt i kirken den 3. oktober og får navnet **Svenning Kaastrup Nielsen**.

Anton er nu både Snedker og Tømrer.

Faddere

Forældrene
Skipper Svenning Nielsen Kaastrup og
Hustru Ane Nielsen af Løkken.

Den 6. december 1895 nedkommer Dorthea med en dødfødt datter. Dorthea er da 32 år gammel.

Den 25 oktober 1896 er der atter en datter, som ser dagens lys, hun bliver døbt den 27. juni i Furreby kirke og får navnet **Agnes Theodora Nielsen**.

Forældrene er de samme som tidligere, men her er Anton kun Tømrer.

Faddere

Forældrene
Pigen Anne Johanne Andersen

Landpost Frederik Andersen alle af Løkken.

Den 20. juni 1898 kommer endnu en datter, hun bliver hjemmedøbt den 23. november af Lærer Steensig af Løkken og får navnet **Laura Antonie Nielsen**. Hun bliver fremstillet i kirken den 22. januar 1899.

Forældrene var Snedker og Tømrer Anton Jensen Nielsen og hustru Dorthea Nielsen Kaastrup af Løkken, 36 år gammel.

Vidner

Forældrene
Enken Ane Jensen af Løkken

Faddere

Forældrene
Enken Ane Jensen
Købmand Niels Laurits Larsen alle af Løkken.

Det næste barn bliver en søn, han bliver født den 17. juli 1899 i Løkken. Han bliver døbt den 4. juni 1900 i Løkken kirke, han får navnet **Andreas Nielsen**.

Forældrene er de samme som tidligere nævnt. Dorthea er nu 37 år gammel.

Faddere

Forældrene
Skipper Svenning Kaastrups enke Ane Jensen af Løkken
Ungkarl Vilhelm Andersen
Svenning Andersen af Nr. Sundby.

Andreas bliver kun 12 år gammel, han dør den 25. august 1902 og bliver begravet den 28. august på Løkken kirkegård.

Folketælling 1901 – Furreby sogn

Anton Jensen Nielsen, 5/6 1866 i Børglum sogn, Taget bopæl i sognet i 1890 kommer fra Lyngby, Husfader, Tømrer og Fisker.
Dorthea Nielsen Kaastrup, 5/3 1862 i Løkken, Husmoder.

Annie Andrea Marie Nielsen, 26/2 1892 i Løkken.

Svenning Kaastrup Nielsen, 13/3 1894 i Løkken.

Agnes Teodora Nielsen, 25/10 1896 i Løkken.

Laura Antonie Nielsen, 20/6 1898 i Løkken.

Andreas Nielsen, 17/7 1899 i Løkken.

Furreby sogn

Furreby sogn er kun et lille samfund, i 1906 består sognet af 252 ejendomme, som bebos af 1052 personer.

Folketælling 1906 – Furreby sogn

Matr. nr. 20^{aa} i Løkken.

Anton Jensen Nielsen, 1866 5/6, Husfader, Tømrer og Fisker

Dorthea Jensen, f. Nielsen, 1862 5/3, Husmoder

Annie Andrea Marie Nielsen, 1892 25/2, Barn

Svenning Kaastrup Nielsen, 1894 13/3, Barn

Agnes Theodora Nielsen, 1896 25/10, Barn

Laura Antonie Nielsen, 1898 20/6, Barn

Andrea Nielsen, 1903 1/1, Barn

Emma Jensine Nielsen, 1905 26/4, Barn

Ane Kaastrup, f. Jensen, 1826 11/10, Aldersunderstøttelse.

Næste barn er en datter, hun bliver født den 1. januar 1903, hun bliver døbt den 21. maj og får navnet **Andrea Nielsen**.

Forældrene var Snedker og tømrer Anton Jensen Nielsen og hustru Dorthea Nielsen Kaastrup af Løkken, 40 år.

Faddere

Forældrene
Husmand Peder Christian Pedersen Børups hustru Inger Marie Jensen
Ungkarl Fisker Anders Jensen begge af Lyngby.

Det næste barn bliver også en datter, hun bliver født den 5. april 1905, hun bliver døbt den 27. august og får navnet **Emma Jensine Nielsen**.

Forældrene er de samme som ovenfor.

Faddere

Forældrene
Smed kone Marie Kassow af Løkken
Ungkarl Anders Jensen af Lyngby.

I 1911 er Svenning Tømrerlærling hos sin far.

I 1916 arbejder Anton som fisker og tømrer og han har en årlig indtægt på 500,- kr., deraf betaler han 9,30 kr. i skat til kommunen.

Agnes bor hjemme, hun er Syerskeelev hos Fru Marie Jensen. Desuden bor Andrea og Emma også hjemme hos forældrene.

I folketællingen fra 1921 er familien kun nævnt som Husfader og Tømrer A. Nielsen, som bor sammen med Husmoder D. Nielsen.

Ved folketællingen i 1925 bor Anton og Dorthea stadig på matr. nr. 20^{aa} af Løkken, Anton står som Tømrermester og hjemme sammen med forældrene bor Svenning Kaastrup, som nu er blevet Tømrermester.

Ved folketællingen i 1930 bor Anton og Dorthea alene på matriklen. Han ernærer sig som Tømrer, medens Dorthea opgives at leve af aldersrente. De opgiver, at de har fået 9 børn, hvoraf de 6 stadig lever i 1930.

Død

Anton Jensen Nielsen, tømrer af Løkken døde den 5. september 1938 i Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt og blev begravet 11. september. I kirkenbogen står der om ham: Født i Skøttrup, søn af møller Andreas Nielsen og hustru Ane Marie Jensdatter af Skøttrup. Var gift med Dorthea Kaastrup Nielsen, der opholder sig i Løkken, som var det sidste fælles opholdssted.

Anton døde på Hjørring sygehus.

27 Dorthea Nielsen Kaastrup

Blev født den 5. marts 1862 i Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt. Hun bliver døbt i kirken den 18. april.

Forældrene var Skipper Svenning Nielsen Kaastrup og hustru Ane Jensdatter, 35 år gammel af Løkken.

Faddere

Skipper P. B. Christoffersens kone
Pigen Ane Thomsen
Skræder N. Kaastrup
Skipper Peder Chr. Kaastrup
Fisker Thomsen alle af Løkken.

1. Skipper Peter Bast Christoffersens kone hedder Hedevig Marie Nielsen, hun er 46 år gammel, de har en søn på 14 år, der hedder Carl Bast.

2. Ane Thomsen er 16 år gammel, hun er datter af Skipper Thomas Larsen, 41 år og hustru Christiane Jensen, 45 år. Ane er deres ældste barn, i familien er der fire børn, tre piger og den yngste på 5 år er en dreng.

3. Skrædder Niels Kaastrup er formentlig Dortheas farfar.

5. Fisker Thomsen er formentlig Knud Peter Thomsen 31 år som er gift med Thomine Kaastrup, 35 år

Konfirmation

Dorthea bliver konfirmeret søndagen efter Mikelsdag – 1. oktober 1876 i Furreby kirke. Hun får et skudsmål på kundskaber – mg og opførsel – mg.

Bryllup

Den 9. maj 1890 bliver hun gift med Ungkarl Tømrer Anton Jensen Nielsen af Løkken i Furreby kirke.

Børn

Hun får 9 børn sammen med Anton. et barn var dødfødt og 2 døde, mens de var børn.

Død

Dorthea dør den 24. februar 1939 i Løkken, hun bliver begravet den 1. marts på Løkken kirkegård i Furreby sogn.

Dødsfaldet blev anmeldt til Hjørring Skifteret den 25. februar 1939.

28 Peter Jensen

Peter blev født den 17. oktober 1856. Han bliver døbt i Bov kirke den 9. november

Forældrene var Nis Hansen Jensen og hustru Anna Maria født Hansen paa Mulsmark.

Faddere

Peter Jensen for Mulsmark
Hans Thielsen for Holbi
Anna Catharina Joakimsen for Niehuus.

Bryllup

Den 27. august 1878 bliver Peter Jensen gift med Friederikke Marie Emilie Lorentzen fra Holbøl i Bov kirke, Lundtofte herred, Aabenraa amt.

Børn

Den 14. oktober 1878 får de en datter, hun bliver døbt i Bov kirke den 8. november og får navnet **Anna Maria Jensen**.

Forældrene var Landmannes Peter Jensen og Ehefrau Friederike Marie Emilie geb. Lorenzen auf Mulsmark (Kitschelund).

Faddere

Ehefrau Anna Cathr. Jochumsen, Niehaus
Margarethe Johanne Lorenzen, Holebull
Wavmutter Hs. Christ. Kuwald, Wassersleben.

Den 18. september 1880 får de en datter, hun bliver døbt i Bov kirke den 17. oktober og får navnet **Metta Maria Jensen**.

Forældrene var Landmannes Peter Jensen und der Friederike Marie Emilie geb. Lorenzen auf Mulsmark.

Faddere

Metta Maria Lorenzen i Holeböll
Metta Maria Jensen auf Mulsmark
Jungeselle Jes Jepsen von Niehaus.



Friederikke og Peter

Den 13. januar 1882 får de en søn, som bliver døbt i Bov kirke den 27. januar, han får navnet **Nis Jensen**.

Forældrene var Landmannes Peter Jensen og hustru Friederike Marie Emilie født Lorenzen af Mulsmark.

Faddere

Hufner Nis Jensen af Mulsmark
Hans Jochimsen i Niehaus
Fru Anna Maria Hocherup født Lorenzen.

Den 20. november 1883 får de en datter, hun bliver døbt i Bov kirke den 26. december og får navnet **Marie Friedericke Jensen**.

Forældrene var Landmannes Peter Jensen og hustru Friederike Marie Emilie født Lorenzen af Mulsmark.

Moderen blev introduceret 20. januar 1884.

Faddere

Fru Anna Marie Jepsen, Niehaus
Lehrer H. J. Jensen, Apenrade
Fru Anna Louise Thielsen i Holbøl.

Den 30. juli 1885 får de en søn, han bliver døbt i Bov kirke den 6. september og får navnet **Andreas Jensen**.

Forældrene var Hufner (Husmand) Peter Jensen og hustru Friederike Marie Emilie født Lorenzen af Mulsmark.

Moderen blev introduceret 13. september.

Faddere

Gemeinderast Hs. Pet. Lorenzen, Holebüll
Heinrich Müller, Harrisle
Marie Jochumsen, Niehaus.

Den 26. august 1887 kommer den næste søn. Han bliver døbt i Bov kirke den 17. oktober og får navnet **Hans Peter Jensen**.

Forældrene var Hufner (husmand) Peter Jensen og Friederike Marie Emilie født Lorenzen af Mulsmark, Kitschelund.

Moderen blev introduceret 20. søndag efter Trinitatis. – 17. oktober.

Faddere

Hufner (gårdmand) Hans Carstensen, Kitschelund
Fru Metta Christine Jurgensen, Hønschnap
Christian Thielsen, byggerilærling, Flensborg.

Hans Peter dør som tysk soldat i Frankrig under 1. verdenskrig.

Den 29. august 1889 får Friederike og Peter en datter. Hun bliver døbt i Bov kirke den 1. oktober og får navnet **Margaretha Christina Jensen**.

Forældrene var Husmand Peter Jensen og hustru Friederike Marie Emilie født Lorenzen af Mulsmark. Moderen 31 år og 7 måneder.

Moderen blev introduceret 20. oktober.

Faddere

Enken Metta Chr. Andresen i Hyrup (Beltoft)
Catharine Hockerup zur Holebull, tjenerde i Hockerup

Andr. Hinrichsen, hufner i Klautoft.

Et dødsfald

Den 2. oktober 1889 kommer døden på besøg i familien, det er den knap 12 år gamle **Anna Maria**, som dør, hun bliver begravet på Bov kirkegård den 6. oktober.

Tochter das Hufners Peter Jensen u. der Friederike Marie Emilie geb. Lorenzen auf Mulsmark, dort geboren d. 20. Oktober 1878, war mehrere Monate krank an Gelenkrheumatismus, noczu ein Herzleiden u. schließlich Wassersucht kam. Sie starb nach großen Schmerzen im Alter von fast 11 Jahren.

Parentation, Warte am Grabe u. Leichenpredigt.

På dansk

Datter af Husmand Peter Jensen og Friederike Marie Emilie født Lorenzen af Mulsmark født der den 20. oktober 1878, var syg af gigtfeber i mange måneder, dertil kom hjerteproblemer og endelig vand i kroppen. Hun døde efter store smerter i en alder af godt 11 år.

Der blev holdt ligtale og stilhed ved graven samt ligprædiken.

Flere børn

Peter og Friederike får en søn den 13. december 1891, han bliver døbt den 15. december i Bov kirke og får navnet **Heinrich Asmus Jensen**.

Forældrene var Husmand Peter Jensen og hustru Friederike Marie Emilie født Lorenzen af Mulsmark.

Moderen blev introduceret 20. marts 1892.

Faddere

Husmand Hinrich Rinvald, Wilsbeck
Husmand Friedrich Bolzbach, Kitschelund
Marie Carstensen, Kitschelund.

Heinrich bliver indkaldt til den tyske hær under 1. verdenskrig, han dør, som tysk soldat i Rusland i 1915.

Det næste barn bliver sønnen **Peter Jensen**, som bliver født den 22. februar 1894 i Kollundbjerg, Bov sogn, Lundtofte herred, Aabenraa amt. Han bliver døbt den 13. april i Bov kirke.

Moderen bliver introduceret 15. april.

Forældrene var Husmand Peter Jensen og hustru Friederike Marie Emilie født Lorenzen af Mulsmark.

Faddere

Aftægtsmand og Parcelist Andreas Jochimsen, Niehuus
Husmand Heinrich Jepsen, Niehuus
Catharine Petersen, Kittschelundfeld.

Det næste barn er også en søn, han bliver født den 9. januar 1896 og bliver døbt den 23. januar og får navnet **Anton Jensen**. Han bliver døbt i Bov kirke.

Moderen bliver introduceret 8. marts 1896.

Forældrene var Husmand Peter Jensen og hustru Frederika Marie Emilie født Lorenzen i Mulsmark.

Faddere

Captain A. Hildebrandt i Collund Østerskov
Landmand Peter Thielsen i Holbi
Metta Lorenzen i Holebull.

Deres sidste barn bliver en datter, hun bliver født 1. september 1900 i Vilsbæk. Hun bliver døbt den 14. oktober i Holbøl kirke, Lundtofte herred, Aabenraa amt. Hun får navnet **Friderike**.

Forældrene var Peter Jensen, Landmannes im Wilsbeck und dessen ehefrau Friederike Marie Emilie geböhren Lorenzen.

Faddere

Cathrine Margrethe Lambertsen, Kittschelund
Emma Hildebrauer, Collund mark
Bak Hansen Petersen, Wilsbeck.



Her ses, hvor Mulsmark lå, kortet er fra 1880 den tyske tid. Her er de forskellige steder, som Peter og familien flytter til.

Levned

Han var gårdejer i Mulsmark. Gården havde jord i Holbøl sogn, måske derfor begyndte børnene deres skolegang på Holbøl skole, men der var også kortere til Holbøl skole fra Mulsmark. Senere kom de i Bov skole og fik derved lidt længere til skole. Hans datter Margaretha fortæller i 1976 om sit barndomshjem: "Nogle barndoms minder fra gården, hvor jeg blev født den 29. august 1889. Mit hjem var en trelænget gård "Mulsmark". Den midterste var stuehuset, og vi kom ind ad forstuen, og til venstre var et stort køkken, så bryggers, som vi kaldte vaskerum, derigennem til pigekammer, og fra køkkenet en dør ind til et børneværelse. Vinduet gik ud til en lade "loen". Jeg kan huske, far kørte derind med høsten. Negene bragtes op til loftet, hvor vi børn slæbte dem videre hen til en mand, som forkede dem op i "fag". Fra forstuen gik der en dør mod sønder, der var i den række soveværelse til mor og far og nogle af vi små". Hun fortæller videre, at der var stengulve i de fleste rum, og at gulvene blev "pyntet" på den måde, at man brugte en blød teglsten til at slibe gulvene med, gulvene skulle "triples", pletterne og det daglige snavs forsvandt, og derefter blev der strøet sand på. "Vor kære mor havde nok at bestille. Vi var jo i alt 10 børn og piger og karle og en daglejer. Jo, der var mange, der skulle have mad. Der skulle kærnes smør, og der skulle bages brød i den store ovn, som lå i



Mulsmark.

en lade, der lå tværs for gården, hvor der også var tørvelade og hønsehus, vognplads til tørvevogne og et wc. Når mor bage brød, franskbrød og småkager til jul, så var det en højtidsdag for os børn, da hun også bage "beggenødder", som vi store børn aftenen før fik lov til at skære. De skulle være pæne i firkant. Til hver bagning, så vidt jeg husker hver 3. uge, lavede mor nogle, som vi kaldte "klapkage". Det var resterne af franskbrødsdejen, og de smagte godt. Når den tid var omme, at der snart skulle bages igen, var det gamle rugbrød ofte ved at blive mugen, men vi fik en påmindelse. "Spis kun for det bliver I stærke af", så vi spiste sikkert brødet med salpeter. Midt i gårdspladsen stod der, tror jeg, at vi kaldte det et "gøbelværk" til at trække tærskemaskinen inde i loen, men hestene var forspændte. Ved dette tærskværk fik far revet en pegefinger af".

Skolegangen foregik de første år hos lærer Flindt i Holbøl. Deres far skulle betale skolepenge i Holbøl og senere i Bov hos lærer Iwersen (hans gravsten ligger på Bov gamle kirkegård tæt ved indgangen til kirken). Han var tysk, så hendes far og læreren stod ikke på så god fod med hinanden. Hans datterdatter Magdalene fortæller om sin morfår: "Han havde en god barndom på Mulsmark, da der var forholdsvis gode tider. En søster har fortalt, at han havde ridehest til skolen i Bov. Hans forældre var meget nationale, og det var et hårdt slag, da Sønderjylland kom under tysk herredømme i 1864. Da var bedstefar kun otte år, men var meget berørt over alle de forandringer, der skete i Sønderjylland.

Død

Peter dør den 5. august 1922 og bliver begravet den 9. august på Bov kirkegård.

29 Friederike Marie Emilie Lorenzen

Frederikke blev født den 22. august 1858. Hun bliver døbt den 29. august i Holbøl kirke, Luntofte herred, Aabenraa amt.

Forældrene var Gaardmand og sognefoged Andreas Lorenzen og hustru Metta Maria født Petersen i Holbøl, 45 år.

Faddere

Maren Thomsen i Holbøl
Cathrine Asmussen i Kjelstrup Kod
Hans Henriksen i Holbøl.

Bryllup

Hun bliver gift med Peter Jensen i Bov kirke den 27. august 1878.

Børn

Hun føder Peter 11 børn, 4 piger og 7 drenge.

Det første barn bliver født i 1878 og det sidste kommer i 1896.

Hun mister den ældste datter Anna Maria kort før Anna Maria ville være fyldt 12 år. Anne Maria dør af gigtfeber og komplikationer i den forbindelse.

Død

Frederikke dør den 28. januar 1917.

I kirkebogen står en lang tekst, det er følgende:

Hustrue Friederike Marie Emilie Jensen født Lorenzen til Kollundfeld (Kollund Mark). Født 22. Aug 1858 i Holebull (Holbøl), som ægtefødt datter af Husmand Andreas Lorenzen og Mette Christine født Petersen sammested gift 1879, den 27. august med den efterlevende landmand Peter Jensen af Mulsmark født 17. oktober 1856. Af 11 børn lever 10. (Anna Maria født 20. oktober 1878 til Mulsmark † 12 årig). 1) Metta Maria født 18. september 1880 til Mulsmark,

nu gift med Carstensen i Danmark. 2) Nis født 13/12 81 til Mulsmark, nu landmand i Kollund. 3) Maria Friederike født 20.11.83, gift Jensen i Danmark. 4) Andreas født 30. juli 85 til Mulsmark, gift i Aggerskov, for tiden i felten (i krig). 5) Hans Peter født 26.8.87 gift i Gråsten for tiden i felten savnet siden 1914 i Frankrig¹⁾. 6) Margarethe Christine født 29. august 1889 til Mulsmark nu gift Juhl til Kollundfeld. 7) Heinrich født 13.12 1891, ugift, falden i Rusland 1915²⁾. 8) Peter født 22.2.94, ugift, for tiden i felten. 9) Anton født 9.1.96 for tiden i felten. 10) Friederike født 1/9 00 til Wilsbæk for tiden i Dynt ved Broager. Den afdøde led meget af gigt og har de sidste 4½ år tilbragt tiden i sengen.

Ligtale i kirken.

1) I avisen Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidenden den 27. oktober 1914 står Reservist Hans P. Jensen af Mulsmark, som savnet fra Fusiler-Regiment Nr. 86. På Marselisborg monumentet står han som faldet i Frankrig 13. september 1814.

2) På Marselisborg monumentet står Heinrich A. Jensen, som faldet ved Gora-Kalvari den 12. oktober 1914. Gora-Kalvari ligger ved Vistula floden i Polen ca. 25 km sydøst for Warsawa. Navnet Gora-Kalvari betyder Kalvari bjerget. Under 1. verdenskrig regnede man Gora-Kalvari, som Russisk Polen. Heinrich Asmus Jensen var reservist ved Infanterie-Regiment Nr. 150. Kompagni 6. Han blev såret og døde af sine sår.

Teksten fra kirkebogen

Die Ehefrau Friederike Marie Emilie Jensen gb. Lorenzen zu Kollundfeld. Geboren d. 22. Aug. 1858 in Holebüll als eheliche tochter dass Hufners Andreas Lorenzen und der Mette Christine gb. Petersen dasalbst. Verheiratet 1879, d. 27. August hier mit dem nachlebened Landmann Peter Jensen von Mulsmark, gb. 17 Octbr. 1856. Von 11 Kindern leben 10. (Anna Maria gb. 20 Oct. 1878 zu Mulsmark + 12 jähelig). 1 Metta Marie gb. 18 Sept. 1880 zu Mulsmark, jetz verh. Carstensen in Dänemark. 2) Nis gb. 13/12 81 zu Mulsmark, jetz Ldm. in Kollund; 3) Maria Friederike gb. 20.11.83 verh. Jensen in Dänemark. 4) Andreas gb. 30 Juli 85 zu Mulsmark, verh. in Aggerschov, z. z. im Felde. 5) Hans

Peter gb. 26.8.87 verh. in Geavenstein; z. z. im Felde; vermist seit 1914, in Frankreich. 6) Margarethe Christine gb. 29. Aug. 1889 zu Mulsmark Jetzt verh. Juhl zu Kollundfeld. 7) Heinrich gb. 13.12. 1891, ledig; gefallen in Rusland 1915. 8) Peter gb 22.2.94 Ledig; z. z. im Felde. 9) Anton gb. 9.1.96. z. z. im Felde. 10) Friederike gb. 1/9 00 zu Wilsback, z. z. Dynt (Stednavn) b. Broaker. Die Verstorbene war schwer Gichtliedend Und Seit 4½ Jahren bettlägerig.

Parentation in der Kirche.



Familiebillede: Fra venstre Heinrich Asmus (15), Hans Peter (19), Metta Maria (26), Anton (10), Andreas (21), Peter (far, 48), Friederikke Marie Emilie (mor, 47), Friederike (6), Marie Friederike (23), Nis (24), Margretha Christina (17) og Peter (12). Tallene i parentes er deres alder, hvis billedet er fra 1906.

30 Peder Jensen

Blev født 8. april 1856 i Vroue sogn, Fjends herred, Viborg amt. Han blev hjemmedøbt den 8. april og fremstillet i kirken den 29. juni.

Forældrene var Gaardmand Jens Christian Christensen og hustru Mette Marie Jensdatter, 38 år gammel, Bønderfolk af Vroue.

Faddere

Husmand Søren Christensens hustru Karen Jensdatter af Vester Børsting
Gaardmand Jens Jensens hustru Mette Kathrine Stephendsdatter af Aakjær i Fly sogn
Gaardmand Jacob Jensen af Fly
Gaardmand Peder Lausen
Ole Vistisen begge af Vroue og alle af Bondestand.

Bryllup

5. november 1880 blev Peder Jensen og Karen Laustsen gift i Resen kirke.

Forloverne var Gårdmand Niels Kristensen, Vroue og Gårdmand Laust Andersen, Resen.

Børn

Jens Kristian Jensen blev født den 16. juni 1881 i Resen sogn, Fjends herred, Viborg amt. Han blev hjemmedøbt den 16. juni af Kirkeværgeren. Fremstillet i kirken den 31. juli.

Forælderne var Høker Peder Jensen og hustru Karen Lausen (22 år) af Resen.

Faddere

Pige Maren Jensen af Vroue
Pige Else Katrine Lauthsen af Resen
Ungkarl Jens Christian Jensen, Vester Børsting
Ungkarl Joh. Christian Jensen, Vroue
Ungkarl Jens Nielsen af Resen

Konen holdt sin kirkegang den 6^{te} søndag efter Trinitatis, den 24. juli.

Petra Marie Jensen blev født 3. september 1884 i Resen sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun blev døbt i kirken 15. søndag efter Trinitatis, 21. september. Forældrene var Købmand Peder Jensen og hustru Karen Laustsen (25 år) af Resen.

Faddere

Enken Ane Marie Thomassen, Ejning
Gårdmand Jens Agerbæks hustru Karen Larsen, Resen
Ungkarl Thomas Laustsen, Resen
Gårdmand Thomas Andersen, Resen
Møller Erik Thomassen, Haderup

Mette Marie Jensen blev født 21. oktober 1886 i Resen sogn, Fjends herred, Viborg amt. Hun blev døbt i kirken 19. søndag efter trinitatis, den 31. oktober. Forældrene var Købmand Peder Jensen og hustru Karen Laustsen (27 år) af Resen.

Faddere

Møller Erik Thomassens hustru Karen Jensen, Hulbæk
Gårdmand Niels Hansens hustru Gertrud Jensen, Resen
Møller Erik Thomassen, Hulbæk
Gårdmand Jens Thisted, Resen
Ungkarl Niels Nielsen, Resen

Laurits Jensen blev født den 22. marts 1889 i Resen sogn, Fjends herred, Viborg amt. Han blev døbt i kirken Skærtorsdag den 18. april.

Forældrene var Købmand Peder Jensen og hustru Karen Laustsen (30 år) af Resen.

Faddere

Gårdmand Jens Thistedes hustru Kristine Petersen, Resen
Gårdmand Jens Nielsens enke Karen Larsen, Resen

Partikalør Søren Andersen, Resen
Gårdmand Niels Hansen, Resen
Ungkarl Niels Nielsen, Resen

Andrea Kirstine Jensen blev født 8. april 1891 i Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt. Hun bliver døbt i kirken den 16. maj.

Forældrene var Kjøbmand Peder Jensen og hustru Karen Lauritsen, Haderup – 31 år.

Faddere

Moderen
Degnenanens
Gårdmand Anders Jensen, Røjbæk
Kromand A. Laursen, Haderup

Anine Jensen bliver født 31. juli 1893 i Haderup by og sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt. Hun blev døbt i kirken den 13. august.

Forældrene var Købmand i Haderup Peder Jensen og hustru Karen Lauritsen – 33 år – ægtevi-et i Sønder Resen, 5. november 1880.

Faddere

Enke Ane Marie Thomsen, Sønder Resen
Pige Johanne Nielsdatter, Haderup
Ungkarl Søren Andersen, Sønder Resen
Ungkarl Jens Jensen, Haderup

Dødsfald

Den 29. januar 1894 er der stor sorg i familien, deres lille Laurits på 4 år dør. Han bliver begravet på Haderup kirkegård den 4. februar 1894.

Det fører til at familiens næste søn bliver opkaldt efter den netop afdøde dreng.

Flere børn

Laurits Jensen blev født den 1. juli 1895 i Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt. Han blev døbt den 5. juli af sognepræsten i hjemmet. Han blev derpå fremstillet i Haderup kirke den 1. september.

Forældrene var Købmand Peder Jensen og hustru Karen Lauritsen – 35 år – Haderup.

Faddere

Husmand i Egelund Thomas Pedersen og hustru Ane Kirstine Sørensen og datter Anine Thomsen og søn Niels Anton Thomsen

Peder Andreas Jensen blev født den 27. august 1897 i Hodsager sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt. Han blev døbt i Hodsager kirke den 26. september.

Forældrene var Husejer og Købmand Peder Jensen og hustru Karen Laustsen af Kirkebyen – 38 år.

Faddere

Moderen bar barnet
Møller Jens Tougaard Olesen af Hodsager
Mølle
Gårdmand Mads Kristian Kristensen af Kirkegaard og
Hustru Jensine Kristensen

Fødehjemstedet opgives som Aulum-Hodager.

Den 13. oktober 1900 i Sjørring får de en datter, hun bliver døbt den 11. november, hun får navnet **Thyra Katrine Jensen** i Aulum kirke, Ringkøbing amt. Karen er nu 40 år.

Faddere

Moderen
Boelsmand Jeppe Eriksen og
Hustru
Gårdmand Anders Andersen alle af Aulum.

Folketælling 1901 – Aulum sogn

Peter Jensen, flyttet til sognet 1897 kommer fra Haderup, Husejer, Købmand.

Karen Jensen, Husmoder

Jens Kristian Jensen, søn, Medhjælper i forretningen

Petra Marie Jensen, datter

Mette Marie Jensen, datter
Anine Jensen, datter
Laurits Jensen, søn
Peter Andreas Jensen 27. aug. 1897 født i Aulum, søn
Thyra Kathrine Jensen, 13. okt. 1899 født i Aulum, datter

Folketælling 1906 – Tvis sogn

Peder Jensen, 8/4 1856, Husfader, Kjøbmand (Kolonial)
Karen Jensen, 14/12 1859, Husmoder, Husgerning
Jens Chr. Jensen, 16/6 1884, søn, Kommiss
Petra Jensen, 3/9 1884, datter, Medhjælp ved husgerning
Anine Jensen, 30/7 1894, barn, Medhjælp ved husgerning
Laurits Jensen, 1/6 1895, barn, Medhjælp ved husgerning
Peder Jensen, 27/8 1898, barn
Thyra Jensen, 13/10 1900, barn.

Folketælling 1911 – Tvis sogn

Peder Jensen, flyttet til sognet i 1904 fra Løring, Husfader, Kjøbmand
Karen Jensen, Husmoder
Kristen Jensen, Barn, Kommiss
Anine Jensen, Barn, Ung pige
Maren Jensen, Barn, Ung pige
Peder Andreas Jensen, Barn
Thyra Katrine Jensen, Barn
Emanuel Dalsgaard, 26/4 1891 født i Vroue, Viborg amt, tilflyttet sognet 1911 fra Egelund, Handelslærling.

For hele familien er gentaget de fødselsdata, som kendes fra andre folketællinger. Bosiddende i Tvis station.

Folketælling 1916 – Tvis sogn

Peder Jensen, 8/4 1857, Husfader, Købmand, Detail.
Karen Jensen, 14/12 1859, Husmoder.

Anine Jensen, 30/7 1893, Barn, Husgerning
Laurits Jensen, 1/7 1895, Barn, Kolonialkommis
Thyra Jensen, 13/10 1900 Barn, Husgerning.
Bosiddende i Tvis Stations By.

Folketælling 1921 – Tvis sogn

Peder Jensen, 8/4 1856 i Vrou, Viborg amt, flyttet til Tvis i 1903, kom fra Aulum, Ringkøbing amt, Husfader, forhenværende Købmand.
Karen Jensen, 14/12 1860, født i Ejsing, Ringkøbing amt, flyttet til Tvis i 1903 fra Aulum, Husmoder.
Anine Jensen, 31/6 1894 født i Haderup, Ringkøbing amt, Slægtning.

Kan ikke finde Peder eller Karen i folketællingen 1925 i Tvis sogn.

Død

5. september 1927 dør Peder Jensen i Stationsbyen Tvis. Han bliver begravet på Tvis kirkegaard den 10. september.

Telefoncentralbestyrer forhenværende købmand af Stationsben Tvis sogn, Ulfborg herred.

Født i Vroue sogn 8. april 1856 som søn af Gaardmand Jens Christian Christensen (Poder) og hustru Mette Marie Jensdatter af Vroue. Gift i eneste ægteskab med (efterlevende) Karen født Lauritsen. Sidste fælles bopæl: Stationsbyen, Tvis.

31 Karen Laustsen

Karen blev født den 14. december 1859 i Ravnholt, Eising sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt. Hun blev hjemmedøbt den 16. december og fremstillet i kirken 1. januar 1860.

Forældrene var Husmand Laust Andersen og hustru Mette Marie Thomassen på Ravnholt Mark¹⁾.

Faddere

Båret af Pigen Karen Thomassen i Ravnholt

Ungkarl Peder Thomassen, *ibid*²⁾.

Gårdmand Thomas Andersen i Borberg

Ungkarl Søren Andersen, *ibid*.

Bryllup

5. november 1880 blev Peder Jensen og Karen Laustsen gift i Resen kirke.



Kort, som viser hvor Karen bliver født.

Børn

Hun bliver mor til 9 børn. Hvoraf hun mister en søn kort før han ville være fyldt 5 år. Han dør den 29. januar 1894 i Haderup.

Død

Karne Jensen født Laustsen dør den 17. april 1935 i Tvis, Hammerum herred, Ringkøbing amt.

Enke efter Købmand Peder Jensen af Tvis Stationsby, Telefoncentralbestyrerske af Tvis Stationsby. Afdøde var født i Ejsing sogn 14. december 1859 og datter af husmand Laust Andersen og hustru Mette Marie Thomassen. Afdøde var gift i eneste ægteskab med ovennævnte.

1) Har i øvrigt ingen oplysninger om Karens forældre.

2) *ibid*. betyder "samme sted".

32 Peder Christensen

Peder bliver født den 28. september 1813 i Sinnerup, Boddum og Ydby sogn, Thisted amt. Hans fader var Gaardmand Christen Nielsen af Sinnerup. Peder bliver døbt den 14. november.

Faddere

Mads Clausens kone
Iver Anders Jensen
Jens Vang
Lars Mortensen

Bryllup

I Ydby sogn kirkebog står følgende: Peder Christensen Tjenstekarl i Sinnerup. Søn af Gaardmand Christen Nielsen i Sinnerup, 27 Aar gammel. Vaccinationsattest af 21. july 1827 af Wittendorph.

Vies til: Kirsten Jensdatter, Datter af afgangne Jens Munk i Barslev, 26 Aar gammel, vaccinations Attest af 24. september 1821 af Wittendorph. Tjenende i Sejerskilde.

Forloverne var: Christen Nielsen, gaardmand i Sinnerup.

Lars Jensen, med paa ført Pen, Husmand i Barslev, Hvidbjerg sogn paa Thyholm.

Bryllup stod 22. januar 1841 i Hvidbjerg kirke paa Thyholm med Attest fra Hrs Pastor Winther.

Tillysning 1. gang Søndag efter Nytaar den 3. januar, 2. gang den 10. januar, 3. gang den 17. januar 1841.

Forloveren Lars Jensen er Kirstens stedfar.

Børn

Husfolkene af Jestrup Peder Christensen og Hustru Kirsten Jensdatter får en søn den 1. juni 1841. Han bliver døbt i kirken den 6. juni og få navnet **Jens Pedersen**.

Der er ingen faddere indskrevet i kirkebogen.

Den 14. august 1844 får de en datter, forældrene står som Husfolkene af Floulev Peder Christensen og hustru Kjerstine Jensdatter ved Landeveien. Hun bliver hjemmedøbt den 15. august og får navnet **Mette Kjerstine Pedersen**. Hun bliver fremstillet i kirken den 1. december.

Faddere

Jens Stoffer
Christian Christensen
Peder Christian Christensen
Maren Jensdatter
Karen Christensen alle af Barslev.

Dernæst får de sønnen **Christen Pedersen**, som bliver født den 8. oktober 1849 i Hvidbjerg sogn, Refs herred, Thisted amt. Hjemmedøbt 9. oktober, fremstillet i kirken 2. juledag.

Forældrene var Husfolkene af Flovlev Peder Christensen og hustru Kjersten Jensdatter

Faddere

Gårdmand Anders Jeppesen Skjollerdal
Husmand Lars Hankjær af Semb
Husmand Jens Stoffer af Barslev
Pige Karen Pedersdatter Munk af Barslev
Lars Jensens Kone i Barslev.

Folketælling 1850, Hvidbjerg sogn

Peder Christensen, 36 år, Gift, Huusmand, født i Ydby sogn, Thisted Amt

Kjersten Jensen, 36 år, Gift, Hans Kone, I Sognet

Jens Pedersen, 9 år, Ugift, Deres Barn, I Lyngs, Thisted amt

Mette K Pedersen, 6 år, Ugift, Deres Barn, I Sognet

Christen Pedersen, 1 år, Ugift, Deres Barn, I Sognet.

Flere børn

Efter familien kommer til Lyngs sogn, kommer en datter til verden. Hun bliver født 16. juni 1853, hun bliver hjemmedøbt samme dag og får navnet **Maren Cathrine Pedersen**. Hun bliver fremstillet i kirken den 26. juni.

Forældrene var Husfolk paa Jestrup Drav Peder Christensen og hustru Kirsten Jensdatter

Faddere

Gaardmand Peder Chr. Christensen i Jestrup
Husmand Lars Jensen Tranekjer i Hvidbjerg
Husmand Peder Gravgaard, Jestrup Drav
Husmand Lars Jensens kone Mette Pedersdatter i Barslev
Gaardmand Anders Jespersens kone Maren Jensdatter i Skjolddahl.

Konen i kirke den 24. juli.

Vaccineret 14. august 1857 af Gottschalck.

Derefter kommer en søn, som bliver født 14. januar 1855, han bliver hjemmedøbt den 16. januar og fremstillet i kirken Palmesøndag den 1. april. Han får navnet **Lars Jensen Pedersen**. Moderen er da 40 år gammel.

Forældrene var Husmand Peder Christensen af Jestrup Drar og hustru Kirsten Jensdatter

Faddere

Gaardmand Anders Jespersen af Hvidbjerg
Husmand Lars Jensen af Barslev
Husmand Anders Pedersen af Gestrup
Gaardmand Mikkel Christensens hustru
Maren Nielsdatter af Smerup
Gaardmand Christen Sørensens hustru
Maren Nielsdatter af Lyngs.

Moderen introduceret den 1. april (Palmesøndag).

Vaccineret 14. august 1857 af Gottschalck.

Næste barn bliver en søn, som kommer til verden den 24. januar 1859 i Lyngs sogn, Thisted amt. Han bliver døbt i kirken den 30. januar og får navnet **Mads Pedersen**.

Forældrene er de samme som ved forrige barn, blot er moderen nu 45 år gammel.

Faddere

Barnet blev båret af Husmand Lars Jensens hustru Mette Pedersdatter af Barslev
Indsider Anders Pedersen af Jestrup
Indsider Peder Jensen Gravgaard af Jestrup
Gaardmand Peder Chr. Christensen af Jestrup
Gaardmand Anders Jespersens hustru Maren Jensdatter af Skjolddahl i Hvidbjerg.

Vaccineret 21. juli 1863 af Bech.

Folketælling 1860, Lyngs sogn

Peder Christensen, 47 år, gift, født i Helligsø sogn, Thisted amt, Husmand, Husfader
Kirsten Jensen, 46 år, gift, Hvidbjerg sogn, Hans kone
Christian Pedersen, 11 år, ugift, Hvidbjerg sogn, deres barn
Lars Jensen, 6 år, ugift, her i sognet, deres barn
Mads Pedersen, 2 år, ugift, her i sognet, deres barn
Maren Cathrine Pedersen, 7 år, ugift, her i sognet, deres barn.

Folketælling 1870, Lyngs sogn

Peder Christensen, 58 år, født i Ydby, Husfader, Jordbruger
Kjersten Jensdatter, 54 år, født i Hvidbjerg, Husmoder
Mads Poulsen Pedersen, 10 år, født i Lyngs, Søn

Folketælling 1880, Lyngs sogn

Jestrup

Peder Christensen, 66 år, Gift, Husfader, Husmand, født i Sinnerup, Ydby Sogn

Kjersten Jensdatter, 65 år, Gift, Husmoder, Barslev, Hvidbjerg Sogn

Lars Jensen Pedersen, 25 år, Ugift, Barn, Jestrup, Lyngs Sogn.

Død

Peder Christensen dør den 23. juni 1880 og bliver begravet 29. juni på Lyngs kirkegaard, han var da gift og husmand i Jestrup, han blev 66 år gammel.

33 Kirsten Jensdatter

Kirsten bliver måske født 1. januar 1815 i Hvidbjerg sogn, Thisted amt. Hun bliver hjemmedøbt samme dag, dåben bliver publiceret i kirken den 29. januar.

Forældrene var Husmand Jens Pedersen Munk og hustru Maren Larsdatter i Barslev.

Faddere

Gårdmand Peder Poulsen Bak
Gårdmand Jens Pedersen
Ungkarl Jens Nielsen
Konen Karen Larsdatter i Korsgaard
Pigen Kirsten Larsdatter alle af Barslev.

Konfirmation

Kirsten bliver konfirmeret i 1830. Hendes fader er Jens Munk i Barslev, hun noteres som 15½ år gammel. Kundskaber bedømmes som Meget god og Opførsel som Godt forhold.

Hun er vaccineret af Wettendorff den 24. september 1821.

Dødsfald i familien

9. juli 1829 dør Kirsten far, Jens Pedersen Gaardmand i Barslev 56 år gammel. Han bliver begravet 19. juli.

Den 6. januar 1831 gifter Kirsten mor sig igen. Hun bliver gift med Ungkarl Lars Jensen, som er tjenstekarl i Hvidbjerg præstegaard, han er 31 år gammel. Om Kirsten mor står der Enken Maren Larsdatter, Huskone i Barslev, 50 Aar gammel.

Folketælling 1834, Hvidbjerg sogn

Barslev by

Lars Jensen Munk, 34 år, Gift, Væver
Maren Larsdatter, 53 år, Gift, Hans kone
Kjersten Jensdatter, 19 år, Ugift, Deres børn !!
Maren Jensdatter, 16 år, Ugift, Deres børn !!

Maren Jensdatter, 14, Ugift, Deres børn !!

Død

Kirsten Jensdatter dør den 9. april 1895 på Jestrup Drag, Lyngs sogn, Refs Herred. Hun bliver begravet den 17. april på Lyngs kirkegaard. Hun er da aftægtskone efter Husmand Peder Kristensen i Jestrup, født i Barslev. Forældrene var Husmand Jens Pedersen Munk og Hustru Maren Larsdatter. 80 År gammel. Begravet af Sognepræsten.

34 Knud Simonsen

Formentlig født i Trans sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt den 5. februar 1816, hjemmedøbt den 6. februar og fremstillet i kirken den 12. marts.

Forældre var Husmand Simon Jensen og Else Knudsdatter i Bønberg.

Faddere

Gaardmand Peder Knudsen
Tjenestekarl Christen Knudsen i Kirkebye
Boelsmand Anders Lauridsen i Mark
Sammes kone Anne Marie Pederdatter
gardkone Birgitte Christensdatter i Lykken.

Bliver sansynligvis aldrig gift med Ane Jensdatter.

Jeg tror, det er ham i de følgende folketællinger, han den eneste, jeg kan finde i folketællingerne med navnet Knud Simonsen.

Folketælling 1855 Gimsing sogn, Ringkøbing amt

Laust Jensen, 51 år, Gift, Gaardmand
Mette Cath. Sørensen, 43 år, Gift, Hans kone
Jens Laursen, 11 år
Ane Margrethe Laursen, 6 år
Søren Laursen, 4 år, alle deres 3 børn og forældre er født i sognet
Knud Simonsen 39 år, Ugift, Tjenestefolk, født i Trans sogn
Ane Margrethe Sørensdatter, 40 år, Ugift, Tjenestefolk, Møborg sogn.

Folketælling 1860 Dollerup sogn, Viborg amt

Knud Simonsen, 45 år, Gift, Huusmand, lever af sin Jordlod, Huusfader, født i Trans Sogn, Ringkøbing Amt
Mariane Sørensen, 37 år, Gift, hans Kone, født i Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt

Inger Marie Nielsen, 7 år, Ugift, deres Barn, født i Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt.

Her slipper jeg Knud Simonsen, han er mit bedste bud på en fader til Ane Sicilia. Han er ikke interessant for mig, fordi han ikke deltager i Ane Sicilias liv

35 Ane Jensdatter

Hun er formentlig født 7. april 1828, hjemmedøbt Ane samme dag. Dåben publiceret i kirken den 8 juni. Gimsing sogn, Ringkøbing amt.

Forældrene var Ugift Fruentimmer Karen Margrethe Christensdatter, Indsidderske hos Jens Hauge i Struer. - Udlagt barnefader Husmand Jens Pedersen af Struer.

Faddere

Tjenestepige Ingeborg Christensdatter af Proustgaard i Vejrum

Gaardmand Kynde Sørensen af Mads-kjærgaard

Tjenestekarl Christen Christensen af Tim-ring i Asp

Tjenestepige Maren Christensdatter af Damgaard i Veirum

Kirsten Andersdatter af Kirkebøle.

Konfirmation

Den 23 april 1843 er der konfirmation i Hjerm kirke. Hvert andet år er det Hjerm kirke og hjert andet Gimsing kirke. i 1843 var der 3 drenge og 5 piger til konfirmation.

Ane Jensdatter, datter af Jens Pedersen i Østerby, 14 år, Kundskab: mgd, Opførsel: udmgd. Vaccineret 1830 af Dalgaard.

1. november 1852 forlader en Ane Jensdatter Gimsing sogn og tager ophold i Hvidberg, Vejrum sogn. (Opslag 131, side 137)

Ved ellers intet om hende ud over, at hun får en datter Ane Sicilia Jensen i 1855 i Hurup sogn, Refs herred, Thisted amt.

Folketælling 1850, Gimsing sogn, Hillersborg

Peder Christensen, 63 år, Gift, Gaardmand, Huusfader, I sognet

Karen Pedersdatter, 50 år, Gift, Hans kone, I sognet

Mette Holgersdatter, 83 år, Enke, Svigermoder, Sevel

Holger Willesen, 42 år, Ugift, Tjenestefolk, Sevel

Christen Jensen, 25 år, Ugift, Tjenestefolk, Ryde

Andreas Pedersen, 16 år, Ugift, Tjenestefolk, I sognet

Ane Jensdatter, 23 år, Ugift, Tjenestefolk, I sognet.

Et barn

Datteren Ane Sicilia Jensen, bliver født den 28. april 1855 i Hurup sogn, Refs herred, Thisted amt.

Forældrene var: Pigen Ane Jensdatter, udlagt barnefader Ungkarl Knud Simonsen, Borberg i Østerby, Gimsing sogn, Ringkøbing amt.

Faddere

Indsieder Johannes Jacobsens Hustru Maren Micheldatter i Resen.

Pigen Maria Thobine Clausen

Pigen Karen Andersen

Ungkarl Lars Odde Clausen

Ungkarl Peder Andersen alle i Hurup .

Bemærkning

Uægte barn, at Moderen til dette Barn 10 Måneders dagen før Fødslen har tjent i Gimsing Sogn og barnets Fødsel er tilmeldt Præsten, der ifølge Forordning af 24nd Januar 1844, der for Tilståelse af 26nd Juli 1855, tilføres hermed.

Folketælling 1860, Hurup sogn

Christen Nielsen Hove, 44 år, født her i sognet, Husmand og husfader lever af sin jordlod

Else Sørens datter, 50 år, født i Grurup sogn, Thisted amt, hans Kone

Kirstine Christensen, 17 år, her i sognet, deres datter

Ane Sicilia Jensen, 5 år, født her i sognet, Plejebarn

Ane Magrethe Poulsen, 1 år, født i Ydby sogn, Thisten amt, Plejebarn.

Det ser ud som om Ane har sat datteren i pleje hos familien Christen Nielsen Hove.

Folketælling 1860, Gimsing sogn

Christen Nygaard, 34 år, ugift, Ryde sogn, Gaardmand

Ane Jensdatter, 32 år, ugift, I sognet, Tjenestefolk

Holger Villerun, 51 år, ugift, Haderup, Tjenstefolk

Christen Jensen, 19 år, ugift, Weirum, Tjenestefolk

Jens Jacobsen, 18 år, ugift, Thorsted, Tjenstefolk

Peder Christensen, 72 år, gift, i sognet, Aftægtsfolk

Karen Pedersdatter, 59 år, gift, i sognet, Aftægtsfolk

Mette Holgersdatter, 92 år, enke, Sevel, Aftægtsfolk.

Folketælling 1870, Gimsing sogn

Niels Jensen, 53 år, gift, Nørre Nisum, Husfader, Avlsbruger

Ane Jensen, 41 år, gift, Gimsing, Husmoder

Jensine Nielsen, 15 år ugift, Hedsager, Barn

Ellen Andrea Nielsen, 14 år, Hedsager, Barn.

Jens Pedersen, 75 år, gift, Resen, Aftægtsmand

Maren Hermandsdatter, 87, gift, Ginding, Aftægtskone

Peder Pedersen, 25 år, ugift, Priir, Tjenestekarl

Axel Carl Jørgensen, 21 år, ugift, Kjøbenhavn, Tjenestekarl, Sømand

Peder Christian Jensen, 57 år, gift, Nørre Nisum, Tjenestekarl, Le??beudstage

Preben Pedersen, 27 år, ugift, Øster Assels, Møllersvend. (FT - Opslag 42)

Et andet hus

Niels Pedersen, 45 år, gift, Ballund, Slesvig, Husfader, Jordbruger

Ane Jensdatter, 41 år, gift, Gimsing, Husmoder

Uline Pedersen, 3 år, ugift, Gimsing, Barn

Jens Affesen, 70 år, gift, Sevel, Slægtning, Aftægtsmand

Karen Olesen, 70 år, gift, Asp, Slægtning, Aftægtskone. (FT - Opslag 54)

Hvilken af disse to Ane Jensen, der er Ane Sicilias moder vides ikke. Da Ane Jensdatter tilsyneladende helt afskriver sin datter, kan jeg ikke finde ud af, hvor Ane ender sit liv.

Af de to Ane Jensdatter, der bliver gift i Gimsing kan det være dem begge, men det kan også være en helt tredje, idet Ane Jensen og Ane Jensdatter er meget almindelige navne på dette tidspunkt. Der er ingen Alimentationsprotokoller fra dette tidspunkt bevarede, da jeg undersøgte det i 2019.

40 Jens Peter Mortensen

Hjemmedøbt den 3. februar 1806 i Lomborg, fremstillet i kirken den 11. februar 1806.

Forældrene var Morten Jensen Braagaard og Hustru Bennet.

Faddere

Baaret af Præsten Nee's kone
Kjeld Underbjergs kone Karen Jensdatter
Peder Østergaard
Jens Tyboe
Kjeld Underbjerg
Peder Christian
Jørgen Peder og
Jens Christian Stenhuler

Samme dag døbtet tvillingebroderen: **Jens Christian Mortensen**, båret af Peder Østergaards kone.

Ovennævnte faddere var nævnt for børnene under et.

Moderen Bennet 34½ år, blev begravet samme dag.

Folketælling 1845 Dybe sogn

Tjenestekarl i Kirkegaard i Dybe, hos Laurits Buch Bechgaard, Jens Peder Mortensen 41 Aar, ugift, født i Lomborg, Ringkøbing amt.

Jens Peter Mortensen Braagaard, blev vaccineret den 9. december 1817 i Lomborg af Distriktslæge Villerup, Lomborg.

Børn

De får en søn den 9. juli 1847, han bliver døbt i kirken den 25. juli af Pastor Rasmussen i Lomborg og får navnet **Niels Østerbøvling**. Fødslen er indført i Dybe sogns kirkebog, Ringkøbing amt.

Forældrene var Pigen Mette Marie Jensdatter, udlagt barnefader Jens Peder Mortensen i Kirkegaard, Barnet født i Rammekjerhuus.

Faddere

Pige Mariane Vester Slet
Pige Ane Kast, Øster Slet
Aften Anders Skou
Husmand Niels Gresinke af Trans
Ungkarl Anders Væver.

Jens Peter Mortensen han opgives til at være 41 år gammel i folketællingen i 1845, han er født i Lomborg sogn. Folketællingen skriver forkert hvis han er født i 1806, da burde han angives til 39 år i folketællingen i 1845.

Død

Død i Dybe 11. september 1865 af Brystsyge. (Brystsyge – gammelt dansk for enten Lungebetændelse eller Tuberkulose).

41 Mette Marie Jensdatter

Mette Marie Jensdatter blev født den 8. september 1813 i Dybe, hjemmedøbt den 9. september 1813, *Daabsdag i kirken ikke anført*. Dybe, Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Forældrene var Jens Hald Povelsen og Karen Nielsdatter, husfolk i Rammekjær. Rammekær, Ramme sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Faddere

Jomfru Fuglede på Rammegaard
Husmandskone af Fjaltring Ane Cathrine
Pedersdatter
Proprietær Høgh på Rammegaard
Husmand Christ. Stenryggel (måske Hen-
ryggel ?) af Dybe
Skomager Peder Nielsen Fjaltring.

Konfirmation

Mette Marie Jensdatter konfirmeret 1. søndag efter Paaske 1828 i Dybe kirke. – 13. april.

Hjemme hos forældrene, faderen Jens Hald Povelsen og Hustru Karen Nielsdatter af Rammekjær, født den 8. september 1813. Kundskab tmg, opførsel god.

Vaccineret den 13. juni 1817 af Dalgaard.

Levned

Mette Marie Jensdatter, 25 Aar, tjenestepige, 24. juni 1848, rejst til Harring.

Født et uægte barn under ophold i Pastoratet.

Mette Marie Jensdatter Tjenestepige, 14. november 1848 rejst til Bøvling, nogenlunde skudsmaal. (Afgangsliste i Dybe)

(Tilføjet af Anna Thestrup: Formentlig samme person, skønt de variable og forkerte aldersangivelser, har samme nr. i Jævnførelsesregistret (som ikke eksisterer) og ingen andre Mette



Marie Jensdatter har født et barn udenfor ægteskab).

Mette Marie Jensdatter er anført på folketællingslisten i 1855 og 1860 på Houлинд, som Tjenestepige.

Mette Maries svigerdatter har fortalt, at Mette Marie Jensdatter hendes senere svigermor har passet hende, da hun var barn.

Iflg. Oplysning fra moster Karen.

Mette Marie Jensdatter (Bøvling tilgangsliste den 5. november 1848, Mette Marie Jensdatter, om alder intet oplyst, tyende, er kommet fra Dybe den 14. november 1848, om anmærkning intet anført.

Ikke fraflyttet på denne liste.

1856, 30 marts, Mette Marie Jensdatter, håndtering tjenestepige, rejst til Houe. Godt skudsmaal. *Dybe Afgangsliste 1842-1860.*

Hove tilgangsliste 1856, 4. april. Mette Marie Jensdatter til Houelind, ankommer fra Dybe-Kornerup den 30. marts 1856. Alder intet anført.

Hygum afg. 1. november 1852 *Houe afgangsliste Mette Marie Jensdatter 2. november år?, fra Søren Houelind til Dybe.*

Som dokumentation for, at de ret afvigende oplysninger, ved fødsel og død tilhører samme person anføres (af *Anna Thestrup*).

Mette Marie Jensdatter havde en broder, Niels Kristian Jensen, kaldet Blæsmøller *lavede og reparerede møller, drev dem og solgte dem eventuelt*, han boede dels i Fly, dels i Lånium, hvor søsteren Mette Marie Jensdatter rejste op og blev husbestyrerinde for ham, da hans kone var død. Mette Marie Jensdatter arvede hans husmandssted i Laanum, og dertil flyttede hendes søn Niels Østerbøvling i 1876, og derefter Niels Østerbøvlings kone Karen Sørensen i 1877, her blev de gift den 28. december 1877 i Smollerup kirke.

Det følgende stykke omhandler Mette Marie Jensdatters broder

Niels Christian blev født den 19. august 1816, døbt samme dag, søn af Husmand Jens Hald Povelsen og Karen Nielsdatter i Rammekjærhus osv.

Niels Christian, konfirmeret, søn af Jens Povelsen Hald og Karen Nielsdatter i Rammekjær. Vaccineret 23. juni 1817.

Viet – Ungkarl og møller, Niels Christian Jensen, 43 Aar gammel, vaccineret den 23. juni 1817 og pigen Maren Jensen, 33 Aar gammel af Kobberup, vaccineret den 3. juli 1829.

Forlovere var: Gaardmand i Fly Christen Kjærgaard og Gaardmand i Kobberup Jens Jacobsen

Feldingbjerg, De blev gift den 29. september 1859 i kirken i Kobberup.

Begge flytter den 1. oktober 1859 til Fly.

Kobberup sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Niels Kristian Jensen, død den 20. april 1881, 65 Aar, Husmand i Laanum. (døde barnløs) Smollerup kirkebog, Viborg amt.

Der nævnes ikke andre Niels Christian Jensen i Ramme, eller Dybe i årene omkring 1815, og ingen Niels Christian Jensen i Smollerup i et langt tidsrum, desuden passer vaccinationsdatoen.

Navnet Blæsmøller, skulle ifølge min far, stamme fra, at han byggede vindmøller, tidligere kendte man på egnen i Midtjylland, kun vandmøller.

Da Niels Østerbøvling og hans hustru, nogle år efter flyttede til Laanum, (kender ikke året), blev Søren Jensen Bøvling, her hos sin bedstemor, han var der stadig, da han var 9 år. Han kaldte hende for ”Bedste Mit”, og holdt meget af hende.

Død

Mette Marie Jensdatter døde i Lånium den 6. februar 1899, 85 Aar gammel, begravet i Smollerup den 14. februar 1899. Begravet af Sognepræst A. Jørgensen. Smollerup sogn.

42 Søren Nielsen

Født 6. juli 1808 i Houe, hjemmedøbt samme dag, fremstillet i kirken 9. søndag efter Trinitatis (14. aug.)

Forældrene var Niels Jensen Houлинд og Anne Marie Sørensdatte.

Faddere

Jens Christensen Hvas i Lomborg
Jens Andersen, Lilleør
Jens Andersen
Niels Pedersen begge af Vinkel
Eskild Pedersen også af Vinkel.
Niels Stigaards kone Bodil Katrine, Gre-gers Engbjergs kone Sidsel, som bar Bar-net.

Samme dag blev moderen introduceret.

Hove sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Konfirmation

Konfirmeret i Hove sogn 1823, kundskab god, opførsel god.

Vakseneret 5. aug. 1813 af Dalgaard.

Bryllup

Ungkarl Søren Nielsen 25, hjemme hos sin fa-der gårdmand Niels Houлинд i Houe og Ungpi-ge **Karen Nielsdatter** 24 år, hjemme hos sin fader gårdmand Niels Stigaard i Houe, de blev viet, den 19. oktober 1834 i kirken. Hove sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Forlovere var gaardmand Niels Stigaard og gaardmand Niels Houлинд, brudens og brud-gommens fædre. Tinglysning har gaaet i forve-jen. *Bemærk, det er hans 1. hustru.*

Dødsfald

Karen Nielsdatter født i Stigaard, gift med gaardmand Søren Nielsen Houлинд, død 13.

september 1835, begravet 21. september 1835, 25 Aar gl.

Skifteretsattest 14. september 1835, ingen le-vendefødte børn i ægteskabet.

Bryllup igen

Vielse 2. *ægteskab*, Enkemand gårdmand Søren Nielsen af gården Houлинд, på hvilken han er født, 30 år gammel, ugift og pige **Christiane Jensdatter** født i Øster Klinkby, 22 Aar gam-mel, nu opholder sig hos sin stedfader på Ma-rieboel.

Forlovere: Gårdmand sognefoged Niels Sti-gaard *det må være hans første svigefar*, og gaardmand Peder Nissum Mariebol, begge af Houe.

De blev viet i kirken i Houe af pastor Drejer den 21. oktober 1838.

Folketælling 1850 Hove sogn

Houлинд, En gaard

Søren Nielsen, Husfader, 42 år, gift, født her i sognet.

Christiane Jensdatter, 34 år, gift, hans kone, født her i sognet.

Niels Sørensen, 11 år, ugift, deres søn, født her i sognet

Carl Sørensen, 8 år, ugift, deres søn, født her i sognet

Jens Sørensen, 5 år, ugift, deres søn, tvilling, født her i sognet

Peder Sørensen, 5 år, ugift, deres søn, tvilling, født her i sognet

Niels Sørensen, Houлинд, 3 år, ugift, deres søn, født her i sognet (Bemærk der er 2 børn med samme fornavn)

Anne Marie Sørensdatte, 82 år, enke, aftægts-kone, født i Tørring sogn, Ringkøbing amt *må være Søren Nielsens mor.*

Niels Knudsen, 33 år, ugift, Tjenestekar, født i Nr. Nissum, Ringkøbing amt.

Anne Marie Eskildsdatter, 26 år, ugift, Tjenestepige, født her i sognet.

Folketælling 1855 i Houлинд

Søren Nielsen, 47 år, gaardmand og husfader, Christiane Jensdatter, 39 år, Hans hustru, Ane Marie Sørens datter, 87 år, *hans moder*, enke,

Niels Sørensen, 16 år,

Carl Sørensen, 13 år,

Jens Sørensen, 10 år, Deres børn

Peder Sørensen, 10 år,

Anne Marie Kirstine, 5 år,

Karen Sørensen, 2 år,

Mette Marie Jensdatter, 41 år, tjenestepige,

Kristiane Poulsdatter, 31 år, tjenestepige,

Karen Sørensen bliver senere gift med Niels Østerbøvling

Mette Marie Jensdatter er mor til Niels Østerbøvling, hun bliver altså senere svigermor til Karen.

Søren Nielsen, Houлинд og Christiane Jensdatters børn.

Niels Houлинд Sørensen, født den 20. maj 1839, døbt 16. juni. Hove sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Faddere

Båret af Niels Stigaards datter Bodil Marie

Pigen Karen Marie Jensdatter af Marieboel,

Gårdmand Jørgen Nielsen Houmaae,

Gårdmand Laurids Stoer,

Ungkarl Peder Nielsen af Stigaard

Indsat af Ellen Livbjerg født Bøvling, er følgende, det var ham, der overtog Houлинд, han levede ifølge Søren Bøvling, papirløst i et ægteskab, han fik en søn, som S. Bøvling, kaldte sin fætter, han blev snedker på Lemvigegnen. Niels

Houлинд satte faktisk gården til, den gik ud af familien eje, jeg ved ikke året.

Karen Marie Sørensen, blev født den 3. april 1841, døbt den 12. april 1841.

Faddere

Båret af gårdmand Jørgen Houmaaes kone Bodil Else Nielsdatter

Laurids Stoers kone Else Jensdatter,

Ungkarl Peder Nielsen af Stigaard,

Peder Jensen af Marieboel og

Bryndt ? Jensen af Houлинд, alle af Hove

Barnet død d. 24. april, begravet 2. maj 1841, 3 uger gl.

Carl Sørensen blev født den den 14. juni 1842, døbt 10. juli 1842.

Faddere

Båret af skolelærer Ballebyes kone

Pigen Bodil Marie Nielsdatter,

Ungkarl Mads Nielsen af Stigaard,

Gårdmand Laurids Hansen af Stoer

Ungkarl Peder Jensen af Marieboel.

Jens Sørrensen, (en tvilling)

Jens Sørensen (en tvilling) bliver født den 9. maj 1845, hjemmedøbt d. 12. maj. I kirken 13. juli 1845,

Faddere

Båret af skolelærer Ballebyes hustru Maren Jensdatter Pigen Karen Marie Jensdatter af Marieboel

Gårdman Peder Marieboel

Substitut A. C. Overbye

Ungkarl Mads Christensen af Houmaae.

Fik 5. september 1907 kongelig bevilling på navnet Jens Houлинд.

Det var hans søn der senere giftede sig med datteren fra Houлинд, efter at gården var gået ud af familien v/ Niels Houлинд Sørensen, på den måde ejes gården Houлинд stadig i samme familie.

Peder Sørensen (en tvilling) bliver født den 9. maj 1845, hjemmedøbt den 12. maj. I kirken 13. juli 1845.

Faddere

Båret af skolelærer Ballebyes hustru Maren Jensdatter

Pigen Karen Marie Jensdatter af Marieboel

Gårdmand Peder Marieboel

Substitut A. C. Overbye

Ungkarl Mads Christensen af Houmaae.

Begge tvillinger er konfirmeret den 17. april 1859 i Hove.

Karakter for begge: Jens, opførel: mg, kundskab: mg.

Peder, opførel: mg, kundskab: mg. Peder blev senere lærer på Fyn.

Niels Stigaard Sørensen blev født den 15. november 1847, døbt 26. december 1847

2 samtidig levende søskende med det samme fornavn, ikke særligt iderigt. Står for Ellen Livbjergs regning, altså denne bemærkning.

Faddere

Båret af pigen Bodil Marie Nielsdatter af Stigaard

Gaardmand Jørgen Houmaaes hustru Bodil Else Nielsdatter,

Gårdmand Peder Stigaard

Søren Refskou

Mads Nødskov, alle af Houe.

Barnet død d. 19. juli 1851, begravet 27. juli 1851, 3½ Aar gl.

Anne Marie Kirstine Sørensen blev født den 1. maj 1850, døbt 20. maj 1850.

Faddere

Båret af pigen Karen Marie Jensdatter af Vandborg

Pigen Anne Marie Jørgensen af Øster Houmaae,

Gaardmand Peder Stigaard,
Mads Houmaae,
Fæster Laurids Stoer, alle af Houe.

Karen Sørensen blev født 30. august 1853.

Senere gift med Niels Østerbøvling.

Bodil Catrine Sørensen blev født 16. juli 1856, døbt 3. august 1856.

Faddere

Båret af Gårdmand Niels Lauridsens hustru Anne Jensdatter af Stoer i Tørring
Pigen Maren Leddegaard Poulsen af Marieboel,

Landmand Laurids Hansen,

Ungkarl Niels Kobberholm Sørensen

Ungkarl Niels Stigaard Sørensen alle af Houe.

Alle børnene blev født i Hove sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Hun blev gift og kom til Lomborgdam, her flyttede hendes moder Christiane Jensdatter op, det er måske, efter de har mistet Houлинд, men måske før, jeg ved det ikke, men der er en folketællingsliste fra Houлинд fra 1870, og da bor Christiane Jensdatter der ikke. Christiane Jensdatter døde i Lomborgdam i 1904. Men de kan også selv have haft deres husholdning.

Folketælling 1860, Gården Houлинд

Søren Nielsen, 52 Aar, født i sognet, Gaardmand,

Christiane Jensdatter, 44 Aar, hans hustru,

Niels Sørensen, 21 Aar, deres børn

Carl Sørensen, 18 Aar, deres børn

Jens Sørensen, 15 Aar, deres børn

Anne Marie Kirstine Sørensen, 10 Aar, deres børn

Karen Sørensen, 7 Aar, deres børn

Bodil Catrine Sørensen, 4 Aar, deres børn

Mette Marie Jensdatter, 47 Aar, tjenestepige, født i Dybe, (Niels Østerbøvlings moder).

Folketælling 1870

Søren Nielsen, 61 Aar, Jordbruger,
Christiane Jensdatter, 53 Aar, hans hustru,
Carl Sørensen, 28 Aar,
Ane Marie Marie Kirstine Sørensen, 19 Aar,
Karen Sørensen, 16 Aar,
Bodil Katrine, 13 Aar, deres børn.

Folketælling 1870. Gaarden Houлинд

Niels Houлинд Sørensen, 30 Aar, født i Houe sogn,
Johanne Marie Jensen, 29 Aar, født i Dybe sogn,
Christen Houлинд Sørensen, 2 Aar, deres barn
Anton Christen Sørensen, 12 Aar, i pleje, fattig-
lem af Lemvig sogn.

*Mon ikke det er Søren Nielsens søn, der senere
overtog gården, hans far Søren Nielsen døde i
1875, hans mor døde i Lomborgholm 1904.*

*Men de kan jo alle have boet på gården samti-
dig, blot med hver sin husholdning.*

*Efter at have læst om denne familie, altså Ka-
ren Sørensens far og mor, er jeg kommet til den
konklusion, at Søren Nielsen har haft et meget
nært og godt forhold til sin første kone Karen
Nielsdatters familie, idet den første svigerfar
stadig er forlover i det andet ægteskab, og som
faddere til alle hans børn, er der en Stigaard,
der er også op til flere drenge, der er opkaldt
efter ham. Ellen Livbjerg f. Bøvling.*

Død

Søren Nielsen døde som aftægtsmand i Hou-
линд, han døde 25. maj 1875 og blev begravet
i juni.

Han var født i Houлинд og døde der i en alder
af 67 år.

43 Christiane Jensdatter

Født 27. september 1816 i Øster Klinkby, Hove
sogn, hjemmedøbt 27. september 1816 i Kirken
22. søndag efter Trinitatis.

Forældre: Gaardmand Jens Larsen Klinkby og
Hustru Kirsten Pedersdatter.

Faddere

Maren Jensdatter Klinkby,
Pigen Margrethe Thomasdatter Yde,
Gaardmand Andr. Klinkby,
Ungkarl Niels Jensen Klinkby,
Niels Thorsen Yde (måske Niels Thom-
sen)

Død

Død 26. januar 1904 i Lomborgdam, begravet
på Hove kirkegaard.

44 Jens Andersen

Den 25. september 1808 (15. søndag efter Trinitatis) havde Anders Laursen i Gammelstrup en søn, hjemmedøbt den 8. august og kaldet Jens til dåbens konfirmation.

Faddere

Ole Bachs hustru
Chresten Norgaard
Thomas Neergaard
Peder Lauritsen
Chresten Thorsø

Konfirmation

Jens bliver konfirmeret 1824 i Gammelstrup, 15 år gammel søn af Boelsmand Anders Laursen og Kjerstine Jensdatter i Gammelstrup kirke, Fjends herred, Viborg amt.

Vaksineret den 25. april 1815.

Bryllup

Viet den 24. marts 1845 i Gammelstrup kirke.

Ungkarl Jens Andersen, tjenestekarl i Skallerup Mølle, 36¼ år gammel til pigen Kirsten Nielsdatter, 29 år, væver og indsidder i Gammelstrup. Tillysning den 8. februar 1845

Forlovere var Laust Nielsen gårdmand af Staa-holm, Jens Chr. Nielsen gårdmand i Gammelstrup.

Brudgommen vaksineret den 25. april 1815, bruden i 1823.

Levned

Jens Andersen, 40 år og hustru Kirsten Nielsdatter 33½ år flytter fra Gammelstrup og til Taarup ca. 1848, godt skudsmål.

Børn

Sønnen **Anders** blev født 8. januar 1847, han var svaglig, da han bliver født og bliver derfor hjemmedøbt.

Folketælling 1855, Tårup sogn, Skovhuset

Jens Andersen, 48 år, gift, født i Gammelstrup
Kirsten Nielsdatter, 40 år, Gift, født i Gammelstrup

Anders Jensen, 9 år, Barn, født i Gammestrup

Niels Jensen, 7 år, Barn, født i Taarup

Ane Kirstine, 5 år, Barn, født i Taarup

Anders, 3 år, Barn, født i Taarup

Chresten Pedersen, Tjenestekarl født i Ørslevkloster.

Død

Aftægtsmand i Taarup Jens Andersen dør af ”Brystsyge” den 29. april 1886 og bliver begravet 5. maj 1886, 77 år gammel.

45 Kirsten Nielsdatter

Kirsten blev født den 27. december 1815, døbt 5. søndag efter hellig tre konger 1816. – 4. februar.

Forældre Gårdmand Niels Christiansen og Kirstine Madsdatter i Morbjerggaard.

Faddere

Niels Pedersens hustru i Smollerup,
Christen Daugbjerg i Sjørup,
Peder Borer,
Kjeld Christensen,
Christen Holmgaard, alle af Laanum.

Bryllup

Viet den 24. marts 1845 i Gammelstrup med Jens Andersen.

Død

Død den 25. april 1892 i Hedegaard, Taarup sogn, begravet 2. maj 1892 på Taarup kirkegaard.

Aftægtskone i Hedegaard, datter af gårdmand Niels Kristensen og hustru Kirsten Madsdatter i Maarbjerg, Smollerup sogn.

Enke efter gårdmand Jens Andersen af Hedegaard i Taarup sogn, 76 år, begravet af sognepræsten.

Ligsynsattest af den 1. maj 1892

Skifteretsattest af den 27. april 1892.

NB.

Den første tid efter at hendes søn Anders Jensen var blevet enkemand den 21. december 1891, kom hans mor hjem og passede ham og hans tre piger, Kirsten (min mor), Magdalene og Kirstine, men det kan jo ikke have været så lang tid. Jeg ved ikke om hun døde pludselig.

46 Christen Andersen

Christen blev født 22. januar 1823 og blev hjemmedøbt samme dag. Derpå frembåret i kirken den 27. marts. Volling sogn, Hindborg herred, Viborg amt.

Forældrene var Anders Nielsen og hustru Maren Nielsdatter

Faddere

Niels Pedersen
Chr. Villadsen
Villads Madsen
Maren Madsen af Volling bar barnet

Konfirmation

Han blev konfirmeret i 1837 (dato mangler) 14½ år gammel. Christen Andersen, søn af Smedeenke Maren Nielsdatter i Volling.

Om hans karakter skriver præsten Sømmelig godt i Kunskab og meget god i Opførsel.

Vaksineret 1825 af Stengel i Volling.

Bryllup

Viet 26. juli 1844, Ungkarl Christen Andersen, 22 år gammel, smed i Vesterlem, og pigen Maren Mikkelsdatter 25 år gammel i Vesterlem.

Forlovere: Gårdmand Mathias Dyhrberg i Nørlem og Anders Nielsen i Vesterlem.

Folketælling 1845 i Lem sogn

Et boelsted
Christen Andersen, 26 år, Gift, Smed, født i Volling, Viborg Amt
Maren Mikkelsdatter, 29 år, Gift, Hans Kone, Her i Sognet.

Her er nogen, som ikke kan regne, når Christen er født i 1823, burde hans alder højest være 23 år. Men Maren var født i 1815 så hendes alder passer. Men Marens alder er forkert ved deres bryllup ;-)

Børn

Den 19. april 1845 får de en søn, som bliver døbt i kirken den 1. maj, han får navnet **Anders Christian Christensen**.

Forældrene var Husmand Christen Andersen og hustru Maren Mikkelsdatter i Vesterlem, Lem sogn, Rødding herred, Viborg amt.

Faddere

Jens Lehds kone Mette Christensdatter
Husmændene Anders Nielsen og
Christen Madsen
Ungkarl Niels Nielsen, Alle af Vestelem.

Moderen blev introduceret 3. søndag efter Trinitatis.

Den 24. marts 1847 kommer storken igen, denne gang med en datter, hun bliver døbt i kirken den 1. april. Hun får navnet **Inger Marie Christensen**.

Forældrene var Husmand og Smed i Vesterlem Christen Andersen og hustru Maren Mikkelsdatter.

Faddere

Husmand Anders Nielsens hustru Bodil Mikkelsdatter
Mikkel Friis af Vesterlem
Gårdmændene Peder Friis af Sønderlem og
Mathias Dyhrberg af Nørlem.

Moderen blev introduceret 2. Pinsedag.

Den 25. januar 1849 får de igen en søn, han bliver døbt i kirken den 4. februar, han får navnet **Peder Christensen**.

Forældrene var de samme, som ovenfor nævnt. Men denne gang nævnes Christen kun som Husmand.

Faddere

Gaardmand Peder Mikkelsens kone Susanne Svendsdatter i Sønder Lem
Gaardmand Mathias Dyhrberg i Nørlem
Husmand Chr. Madsen i Vesterlem
Ungkarl Christen Mikkelsen af Rødding.

Moderen blev introduceret Midfaste Søndag. – 18. marts.

Den 18. april 1852 kommer endnu en søn, den 25. april er der så barnedåb. Drengen får navnet **Søren Christensen**.

Forældrene var de samme som tidligere nævnt, denne gang er Christen kun Husmand, men denne gang er der tilføjet at moderen er 37 år.

Faddere

Gårdmand Jeppe Jensens hustru af Vesterlem
Anders Nielsens hustru Bodil Mikkelsdatter ibid.
Husmændene Jens Lehd og
Christen Madsen af Vesterlem
Ungkarl Ivar Nielsen af Nørlem.

Moderen introduceret 2. Pinsedag. – 31. maj.

Jens Lehd hedder, Jens Sørensen Lehd han er barnefødt ca. 1800 i Lem sogn.

Det næste barn bliver igen en søn, han bliver født den 14. januar 1855 og bliver døbt den 21. januar i kirken og får navnet **Niels Christensen**.

Samme forældre som tidligere, men nu er Maren blevet 39 år.

Faddere

Husmand Niels Mikkelsens kone af Lime sogn
Pigen Karen Nielsdatter
Husmændene Anders Nielsen og
Christen Madsen af Vesterlem
Gaardmand Ivar Nielsen af Nørlem.

Niels dør

Den 9 maj 1856 er en ulykkelig dag i familien, deres yngste søn Niels dør kun 1 år og 3 måneder gammel. Han bliver begravet på Lem kirkegård den 18. maj.

Det næste barn bliver en datter, hun bliver født den 18. marts 1857 og bliver hjemmedøbt den 30. april, hun får navnet **Dorthe Christensen**. Dåben bliver konfirmeret i kirken den 13. april.

Forældrene er de samme, men nu er Christen både Husmand og Smed. Maren er nu 42 år.

Faddere

Husmand Niels Mikkelsens hustru i Sønderhede
Husmand Christen Mikkelsens hustru i Nørlem
Husmændene Niels Svane og
Christen Madsen af Vesterlem
Aftægtsmand Mathias Nielsen af Nørlem.

Søren og Dorthe dør

Mindre end et år efter den glædelige begivenhed med en datter i familien, rammer sorgen igen familien, den 8. Februar 1858 er døden igen på besøg, denne gang er det sønnen Søren, der bukker under for sygdom, han dør knap 6 år gammel. Han bliver begravet på Lem kirkegaard den 14. februar.

Men det bliver derved ikke ved det allerede den 24. april samme år høster døden igen i familien, denne gang er det den lille datter Dorthe, der skal bringes på kirkegården, hun bliver således blot godt et år gammel. Hun bliver begravet den 30. april.

Det næste barn, der bliver født i familien, er en datter, hun bliver født den 6. marts 1859 og bliver døbt i kirken 13. marts, hun får navnet **Christiane Christensen**.

Forældrene er de samme, men nu er Christen kun husmand igen og Karen er nu 44 år.

Faddere

Pigen Maren Andersen i Vesterlem
Gaardmand Ivar Nielsens hustru i Nørlem
Husmand Christen Madsen
Niels Svane alle af Vesterlem.

Moderen blev introduceret Palme Søndag. – 17. april.

Folketælling 1860 – Lem sogn

Christen Andersen, 38 år, Husfader. Smed, født i Volling Sogn, Viborg Amt.

Maren Mikkelsen, 45 år, Hans Kone, født i Lem Sogn, Viborg Amt.

Anders Chr. Christensen, 15 år, Deres Barn, Lem Sogn, Viborg Amt.

Inger Marie Christensen, 13 år, Deres Barn, Lem Sogn, Viborg Amt.

Peder Christensen, 11 år, Deres Barn, Lem Sogn, Viborg Amt.

Christiane Christensen, 1 år, Deres Barn, Lem Sogn, Viborg Amt.

Christiane dør

Nu oplever familien igen en tragedie, deres lille datter Christiane på 4½ år dør den 16. december 1863. Hendes mor venter sig og kort efter Christianes død fødes endnu en lille pige.

En ny Christiane fødes

Hun bliver født den 26. december 1863 i Vesterlem i Lem sogn, Rødding herred, Viborg amt, døbt i kirken den 26. december 1863, hun får navnet **Christiane Christensen**.

Det er lidt makabert set med vore øjne, at hun bliver døbt ved kisten af hendes lidt ældre søster, som hun bliver navnesøster til. Store søsteren bliver begravet samme dag.

Forældrene er de samme og Christen nævnes kun som husmand, Maren er nu 48 år gammel.

Faddere

Pigen Inger Marie Christensen
Husmand Anders Nielsens hustru af Vesterlem
Gaardmand Ivar Nielsen
Husmand Christen Mikkelsen af Nørlem
Indsiddet Peder Chr. Jensen af Vesterlem.

Moderen bliver introduceret 3. Søndag i Fasten.

Christiane bliver den sidste og er nummer 8 i børneflokket.

Folketælling 1870 – Lem sogn

Christen Andersen, 48 år, født i Volling, Husfader, Smed.

Maren Mikkelsdatter, 55 år, født i Lem, Husmoder, Hustru.

Christiane Christensen, 7 år, født i Lem, Barn.

Død

Christen dør den 16. januar 1890 og bliver begravet 24. januar 1890. Han er da Husmand og Smed i Sønder Lem. Der står, at han er født 23. januar 1824 – *det passer ikke med den fødselsdato, der er fundet i kirkebogen ved hans fødsel. Han blev født i 1823.* – 65 år gammel. – *forkert – han dør 6 dage før han fylder 67 år.*

47 Maren Mikkelsdatter

Blev født den 28. september 1815 i Vesterlem, Lem sogn, Rødding herred, Viborg amt.

Hjemmedøbt den 28. september og fremvist i kirken 25. søndag efter Trinitatis, 12. november.

Forældrene var Fader Mikkel Pedersen Friis, Moder Dorthe Nielsdatter, Gaardfolk i Vesterlem.

Faddere

Christen Niensens kone Maren Madsdatter
fra Lihme
Anders Dalsgaard
Bertel Nielsen begge fra Nørlem
Peder Madsen Friis tjenende i Guddahl
Anders Dalsgaards kone af Nørlem, alle
af Bondestand

Moderen introduceret 25. søndag efter Trinitatis. – 12. november.

Bryllup

Hun blev gift den 26. juli 1844 i Lem med smed Christen Andersen.

Levned

Da hendes datter Christiane Christensen (nr. 23) døde i barselsseng kun 28 år gammel 21. december 1891, var hun hos sin svigersøn og sine børnebørn, Kirsten (min mor), Magdalen og Kirstine, for at hjælpe dem, det har min mor fortalt. Hun var hos dem ca. ½ år, men det har nok været efter farmoderens død.

Død

Maren Mikkelsdatter dør den 17. september 1894 i Store Ramsing, Ramsing sogn, Rødding herred, Viborg amt. Hun blev begravet på Lem kirkegaard den 23. september 1894. Hun er enke efter husmand og smed Christen Andersen i Sønderlem. Hun blev født i Sønderlem 1815, datter af gårdmand Mikkel Pedersen og hustru Dorthe Nielsdatter, boende i Ramsing sogn hos en gift datter. 78 år gammel begravet af sognepræsten.

48 Lauritz Andersen

Lauritz bliver født den 22. november 1820 i Vind sogn, Ringkøbing amt. Han bliver hjemmedøbt den 23. november og fremstillet i Vind kirke den 26. december.

Forældrene var Gaardmand Anders Lauridsen og hustru Mette Kjerstine Poulsdatter i Windbye.

Faddere

Gaardmandskone Kjersten Nielsdatter fra Nøromme sogn som bar barnet
Anna Cathrine Chrestensdatter Tamstrup sogn
Gaardmand Povel Lauritsen Vredstrup
Gaardmand Hans Pedersen Overgaard
Ungkarl Simon Pedersen.

Konfirmation

Lauritz Andersen i Windby bliver konfirmeret den 26. april 1835 i Vind kirke, Ringkøbing amt.

Som forældre står Gaardmand Anders Lauritsen og Hustru Mette Christane Poulsdatter i Windby.

Hans skudsmål er: God kundskab og Meget god opførsel.

Han blev vaccineret den 22. august 1823 af P. Dalgaard i Ulfborg.

Bryllup

Vind sogns kirkebog 29. april 1855 bliver Lauritz Andersen ungarl af Vindbye, 35 Aar, hjemme for ???????? gift med Pigen Karen Marie Nielsen, Tjenestepige i Vindbye, 22 Aar.

Forloverne var: Anders Lauritsen, Gaardmand i Vindbye og Gaardmand Søren Andersen af Vindbye.

Bryllup i kirken efter forudgaaende tillysning 1d, 2d og 3d Søndag efter Paaske.

Vaccineret den 22. august 1823 af Dalgaard og Vacc. den 8. august 1834 af Distriktslæge Kjær i Hostebro.

Børn

Den 15. oktober 1857 nedkommer Karen Marie med en søn. Han får navnet **Anders Lauritzen** ved en hjemmedøb den 18. oktober. Navnet bliver konfirmeret i Vinding kirke den 26. december.

Som forældre står Gaardmand Lauritz Andersen af Spåbæk Huse og hustru Karen Marie Nielsen, 24 Aar gammel.

Pigen Ane Marie Christophersen af Spaabæk bar barnet

Faddere

Husmand Hans Andersen af Nørre Felling sogn

Husmand Jens Andersen af Trækkeriis

Pigen Ane Lund Madsen af Kleinstruphuus

Husmand Jens Andersens hustru Karen Johanne Poulsen af Trækkeriis

Niels Opslag 27 i farver 1863

Folketælling 1860, Vinding sogn

Spaabek

Lauritz Andersen, 40, Gift, Huusmand, huusfader, Vind sogn, Ringkøbing amt

Karen Marie Nielsen, 27, Gift, Hans kone, Timmering sogn, Ringkøbing amt

Anders Lauritzen, 3, Ugift, Deres barn, Her i sognet

Johanne Jensen, 39, Ugift, Tjenestepige, Vind sogn, Ringkøbing amt.

Folketælling 1870, Vinding sogn

Spaabek

Laust Andersen, 49 år, Gift, Huusfader, Huusmand, født i Vind

Karen Marie Nielsen, 36 år, Gift, Huusmoder,
født i Timring

Anders Lauritsen, 12 år, Ugift, Deres børn, født
i Vinding

Peder Christian Lauritsen, 9 år, Ugift, Deres
børn, født i Vinding

Niels Lauritsen, 6 år, Ugift, Deres børn, født i
Vinding

Johanne Marie Lauritsen, 1 år, Ugift, Deres
børn, født i Vinding

Folketælling 1880, Vinding sogn

Svenstrup

Laust Andersen, 59, Gift, Husfader. Tømrer,
Vind Sogn, Ringkjøbing Amt

Karen Maria Nielsen, 46, Gift, hans Hustru,
Timmering [Timring] Sogn, Ringkjøbing Amt

Anders Lauritsen, 22, Ugift, deres Barn, Tøm-
mere, Vinding Sogn, Ringkjøbing Amt

Niels Lauritsen, 16, Ugift, deres Barn, Vinding
Sogn, Ringkjøbing Amt

Johanne Maria Lauritsen, 11, Ugift, deres Barn,
Vinding Sogn, Ringkjøbing Amt

Johannes Lauritsen, 4, Ugift, deres Barn, Vin-
ding Sogn, Ringkjøbing Amt.

Død

Laust Andersen dør den 19. december 1888 –
68 år gammel, han bliver begravet på Vinding
kirkegaard den 27. december. Husmand og
Snedker i Spaabækhus. Født i Vindby i Vind og
død i Spaabækhus i Vinding, gift.

49 Karen Marie Nielsen

Karen Marie blev født den 9. oktober 1833 i Timring sogn, Ringkøbing amt. Hun blev hjemmedøbt af Dam den 10. oktober og fremstillet i kirken den 24. november.

Hun er den ene af et par tvillinger, hendes tvilling får navnet Mette Kirstine Nielsen.

Forældrene var Gaardmand Niels Sørensen Birkmose og hustru Johanne Jensdatter ibm.

Faddere

Maren Sørensdatter Aahing og
Mette Marie Berthelsdatter bar børnene
Johane Nielsdatter
Pigen Ane Jørgensdatter
Niels Kolkjær
Poul Christian Birkmose
Ungkarl Jesper Jensen alle af Timring.

Folketælling 1845 – Hanning sogn

Gaarsdal

Peder Christian Nielsen, 51 år, Gift, Eier af gaarden, sogneforstander, født i Stadil Sogn, Ringkjøbing amt

Johanne Marie Pedersen, 51 år, Gift, Hans kone, Do [Stadil Sogn, Ringkjøbing amt]

Niels Pedersen, 20 år, Ugift, Deres børn, Her i sognet [Hanning Sogn, Ringkjøbing amt]

Maren Pedersen, 18 år, Ugift, Deres børn, Do [Hanning Sogn, Ringkjøbing amt]

Jens Pedersen, 16 år, Ugift, Deres børn, Do [Hanning Sogn, Ringkjøbing amt]

Karen Marie Nielsen, 12 år, Ugift, Pleiedatter, Timring Sogn, Ringkjøbing amt

Karen Sørensen, 30 år, Gift, Indsiddet og skræder, Vorgod Sogn, Ringkjøbing amt

Johanne Marie Pedersen, 2 år, Ugift, Hendes datter, Her i sognet [Hanning Sogn, Ringkjøbing amt]

Her er Karen Marie kommet i pleje.

Konfirmation

Karen Marie bliver konfirmeret 1. søndag efter Påske, den 30. april 1848 i Hanning kirke.

Om forældrene står der: Afdøde forældre i Finnerup Gaardmand Niels Sørensen og HUstru Johanne Jensdatter. Konfirmanden opholdende sig hos Gaardmand paa Bakkesgaard Mark Peder Christian Bork.

Født 9. oktober 1833 i Finnerup.

Kundskaber: mg+ og Opførsel: mg+.

Vaccineret: 8. august 1834 af Kjer.

Bryllup

Karen Marie bliver gift med Lauritz Andersen den 29. april 1855 i Vind kirke, Ringkøbing amt.

Børn hun føder mindst 4 børn i perioden 1857 til 1876.

Folketælling 1890, Vinding sogn

Spaabækhus

Karen Marie Nielsen, 56 år, Enke, født i Timring, Ringkøbing amt, Husmoder, Husmands-enke

Niels Laustsen, 26 år, født i Vinding, Søn, Arbejdskarl.

Johanne Marie Laursen, 21 år, født i Vinding, Datter, Sypige

Johannes Laursen, 14 år, født i Vinding, Søn.

Folketælling 1901, Vinding sogn

Matr. nr. 8, Spaabæk

Niels Laursen, født 11. juli 1863 i Vinding, Husfader, Boelsmand, Landbruger

Mariane Pedersen, født 24. januar 1866 i Vinding, Husmoder

Laurits Andersen Laursen, født 13. marts 1891 i Vinding, Barn

Anders Lillebek Laursen, født 4. december i Vinding, Barn

Karl Marius Laursen, født 23. september 1894 i Vinding, Barn

Peder Christian Laursen, født 24. september 1896 i Vinding, Barn

Ane Kirstine Laursen, født 21. maj 1898 i Vinding, Barn

Karen Marie Laursen, født 29. maj 1900 i Vinding, Barn.

Karen Marie Nielsen, født 9. oktober 1833 i Timring, Taget bopæl i sognet i 1841, hvor hun ankom fra Nørre Omme, Slægtning på Aftægt.

Folketælling 1906, Vinding sogn

Spaabækhus, matr. nr. 8a

Karen Marie Andersen, 72 år, født 9. oktober 1833, Enke, Slægtning, Aftægtekone.

Folketælling 1911, Vinding sogn

Spaabæk, Sanstrupgaard, Matr. Nr. 8a

Karen Marie Nielsen, Slægtning, Aldersrentenyder

Niels Laursen, Husfader, Landbrug og Daglejer

Mariane Pedersen, Husmoder, Husgerning og Landbrug

Karen Marie Laursen, Barn

Mettea Kirstine Laursen, født 14. december 1903 i Vinding, Barn

Albert Andreas Laursen, født 17. marts 1906 i Vinding, Barn

Jenny Marie Laursen, født 12. august 1908 i Vinding, Barn.

Alle børnene er faktisk døbt Lauritsen, men i alle folketællingerne opgives de som Laursen.

Karen Marie bor alle sine sidste år hos den tredjeældste søn Niels Laursen, han var døbt Lauritsen, men kalder også sig selv Laursen i alle folketællingerne.

Død

Den 2. juni 1915 dør Karen Marie Andersen født Nielsen i Spaabækhus, Vinding sogn, Ulfborg herred. Hun bliver begravet på Vinding kirkegaard 8. juni 1915.

Aftægtskone i Spaabækhus, Vinding sogn; født i Timring sogn. Datter af Gaardmand Niels Sørensen og hustru Johanne Jensdatter af Timring sogn. Enke efter afdøde Husmand Laust Andersen af Spaabækhus, Vinding sogn, Ulfborg herred. 81 Aar gammel.

Begravelsen blev forrettet af Sognepræst for Vinding – Vind J. P. Jensen.

50 Ole Christensen

Blev født den 19. februar 1820 på Bundgaard i Madum sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Han blev døbt den 31. marts i kirken.

Forældrene var Gaardmand Christian Olsen, Bundgaard og hustru Kirsten Holgersdatter.

Faddere

Pigen Maren Holgersdatter i Thim
Gaardmand Christian Pedersen Nygaard
Gaardmand Anders Christensen Broe
Gaardmand Poul Bierman
Ungkarl Jacob Holgersen i Thim
Gaardkone Ane Broe
Gaardkone Poul Biermans Kone

Konfirmation

Kan ikke finde hans konfirmation i Madum, Vinding eller Nørre Felding.

Et tragisk liv

Ole bliver gift første gang med enken **Ane Cathrine Nielsdatter** af Spaabækhus, 37 år, den 9. oktober 1846. Hun er 11 år ældre end Ole. De bliver gift i Vinding kirke, Ringkøbing amt.

Ægteskabet ender i en tragedie, idet Ane Cathrine dør af en blodstyrting i barselseng den 16. september 1847, hun bliver begravet den 24. september, samme dag fremstilles hendes lille datter i kirken til dåb. Ole og Ane Cathrine er således blot gift i knapt et år.

Ane Cathrine fødte en datter den 24. august 1847, som blev hjemmedøbt den 25. august på grund af sygdom, hun får navnet **Kirsten Olesen** og bliver fremstillet i kirken den 24. september samme dag, som hendes moder bliver begravet.

Kirsten kommer i pleje hjemme ved Oles moder, men da Oles broder Andreas Christensen flytter hjemme fra til Nørre Felding, kommer

Kirsten med. Men det går ikke så godt, Kirsten får skarlagensfeber, da hun er 11½ år gammel. Den gang var skarlagensfeber en farlig sygdom, det fører da også til, at Kirsten dør den 19. marts 1859.

Ole arver det husmandssted, som han har giftet sig til, da han giftede sig med Ane Cathrine.

Den 2. november 1851 gifter Ole sig igen denne gang med pigen **Inger Knudsdatter**, som er syv år yngre end ham. De bliver gift i Vinding kirke, Ringkøbing amt.

Også denne gang bliver det et forholdsvis kort ægteskab.

Den 8. juli 1853 mister Ole sin kone Inger Knudsdatter, hun bliver begravet den 13. juli fra Nørre Felding kirke.

Igen er det en fødsel, der går galt, Inger føder en søn den 30. juni 1853, han bliver hjemmedøbt den 2. juli og får navnet **Christen Olesen** og fremstilles i Nørre Felding kirke den 13 juli, samtidig med at hans moder begravnes.

Folketælling 1855 – Nørre Felding sogn

Her findes **Ole Christensen**, Enkemand uden børn kun med 2 tjenstepiger i huset, det er **Ane Marie Pedersen** på 23 år fra Nørre Omme sogn i Ringkøbing amt og **Dorthe Marie Christensen** 15 år fra Holstebro.

Børnene kommer i pleje uden for hjemmet. Kirsten kommer i pleje hos hendes farmor. Se mere ved nr. 101 Kirsten Holgersdatter. Christen kommer i pleje hos sin morfar og mormor, se nr. 101.

Bryllup

Følgende bryllup er tredje gang Ole bliver gift.

Enkemand **Ole Christensen** af Trug, født i Madum, 35 år gammel, vaccineret den 1. maj

1822 af Poul Andersen Smed, bliver gift den 9. november 1855 med Pigen **Maren Nielsen** af Ølgryde, Nr. Felding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt, født sammesteds, 23 år gammel, vaccineret 4. juni 1836 af ??????? Kjær i Hostebro.

Forlovere Niels Christensen, med ført pen og Knud Pedersen med ført pen¹⁾.

Tillyst 19., 20., og 21. søndag efter Trinitatis.

Børn

De får en søn den 25. oktober 1858, han bliver hjemmedøbt den 12. november og får navnet **Niels Olesen**. Han bliver fremstillet i Nørre Felding kirke den 19. december.

Forældrene var Gaardmand Ole Christensen og hustru Maren Nielsen, 26 år i Trug.

Faddere

Pigen Marie Nielsen
Gaardmand Niels Christensen af Ølgryde
Pigen Maren Jensen
Gaardmand Jens Jensen af Ølgryde.

Den næste bliver en datter den 21. maj 1863, hun får navnet **Inger Cathrine Olesen**, hun bliver hjemmedøbt 4. juni og fremstillet i Nørre Felding kirke den 25. oktober.

Forældrene var Gaardmand Ole Christensen og hustru Maren Nielsen, 28 år i Trug.

Faddere

Gaardmand Jens Peter Knudsens hustru
Maren Cathrine Sørensen i Hundkjær i Vinding
Pigen Bodil Marie Andersen i Svenstrup
Gaardmand Jens Nielsen i Nr. Ølgryde
Gaardmand Søren Nielsen Bak i Sognstrup.

¹⁾ med ført pen, - betyder, at underskriverne ikke var i stand til at skrive deres eget navn.

Næste barn bliver også en datter, hun bliver født den 19. august 1866 i Trug. Hun bliver hjemmedøbt den 27. august og fremstillet i kirken den 25. november, hun får navnet **Karen Marie Olesen**.

Forældrene er de samme som ovenfor.

Faddere

Skræderpige Bodil Marie Andersen fra Vinding
Pigen Christiane Andersen fra Halkjær i Nr. Omme
Gårdmand Lavst Hede
Ungkarl Jens Peder Nielsen Ølgryde.

Den 5. juli 1869 ankommer storken med en datter. Hun bliver døbt i kirken den 11. juli, hun får navnet **Kirstine Olesen**.

Forældrene er de samme som ovenfor, nu er Maren 37 år.

Faddere

Konen Maren Madsen Ølgryde
Pigen Henriette Bertelsen i Pølsbjerg
Mændene Jens Nielsen Ølgryde og Bertel Henriksen, Pølsbjerg. Alle heraf sognet.

Den 22. april 1871 kommer der en søn til verden, han bliver hjemmedøbt den 24. april og får navnet **Niels Kristjan Olesen**. Han bliver fremstillet i kirken den 29. maj samme år.

Forældrene er de samme som tidligere.

Faddere

Gårdmandskone Karen Halkjær fra Nr. Omme
Gårdmandskone Ane Marie Nielsen fra Skuebjerg Mark
Gårdmand Kristen Halkjær fra Nr. Omme
Gårdmand Jens N. Ølgryde heraf sognet.

Den 21. maj 1873 får famlien en søn, han bliver hjemmedøbt den 25. maj og får navnet **Jens Peder Olesen**.

Forældrene er de samme, som tidligere nævnt blot er Maren nu 41 år.

Jens Peder dør før han kan blive fremstillet i kirken.

Folketælling 1880 Nørre Felding

Ole Chrestensen, 59 år, Gift, Husfader og Gaardeier, født i Madum

Maren Nielsen, 44 år, Gift, hans Kone, født her i Sognet

Niels Olesen, 21 år, Ugift, deres Barn, her i Sognet

Inger Katrine Olesen, 16 år, Ugift, deres Barn, her i Sognet

Karen Marie Olesen, 13 år, Ugift, deres Barn, her i Sognet

Kjerstine Olesen, 10 år, Ugift, deres Barn, her i Sognet

Niels Christian Olesen, 8 år, Ugift, deres Barn, her i Sognet.

De to største børn er kommet godt ud i livet. I henhold til folketællingen i 1880.

Den ældste Kirsten bor i Timring og er gift med **Thomas Jensen Skibbildhus**, som er 3 år ældre end hende. Hos dem bor et plejebarn der hedder **Niels Andreas Agger**, som er 15 år og født i Ulborg sogn

Deruden har de en besøgende, den dag der er tælling det er **Ole Kristian Olesen** på 12 år, han er født i Vildbjerg sogn.

De næstældste hedder i Folketællingen Kristen Olesen, han bor i et hus på Trøstrupgård, i Trøstrup, Timring sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Han er gift med **Ane Marie Jensen**, som er et år yngre end ham, hun er også oprindelig fra Nørre Felding.

De har en datter Karen Olesen på 1 år, som er født i Timring sogn.



Ejendommen Trug med tilhørende jorde.

Død

Ole Christensen dør den 1. november 1895 i Trug, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Han bliver begravet 9. november på Nørre Felding kirkegaard.

Gaardmand i Trug, Nørre Felding, Gift med Maren Nielsen af Trug. Født i Madum 19. februar 1820. 75 år gammel.

Begravet af Sognepræst Jensen.

Niels Olesen (Trug), Gården "Trug", Nr. Felding,

født i Nr. Felding sogn, 15. april 1899. Forældre: Niels Olesen²⁾ (Trug), Gdr. Nr. Felding sogn, Hustru Oline Margrethe. Bedsteforældre: Ole Kristensen (Trug), Gdr., Madum sogn, og hans hustru Maren. Datter af Niels Marius Poulsen, Gdr. Ølby sogn, og hustru Ana Marie. Slægten bosatte sig i sognet omkring 1850. Det er nuværende Ejers fader, der købte gården omkring 1850³⁾. Den er beliggende øst for hovedvej 11 med Jorden grænsende ind til Vind og Vinding sogn og er således den sydligste gård i sognet. Der er 96 Tdr. land heraf 2 Eng. Stuehuset er opført i 1913. Hestestalden 1917, Lade 1892, Kostald 1934, Hønsehus 1934. 8 heste, 50 Ungkreaturer, 3 Søer, 48 Svin, 4 Får og 165 Høns. Der er alle moderne Maskiner og redskaber. Gården er i årenes løb opdyrket hede, men hvornår, den første er begyndt, vide ikke. Det var i 1850, da den første af Slægten overtog gården. Gamle Bygninger.

Ovenstående er fra bogværket "Vort Sogns Historie", udgivet 1950-58.

Folketælling 1925, Nr. Felding, Trug

Niels Olsen, 25/10 1858, Nr. Felding, Husfader, Landmand

Oline Margrethe Olesen, født Poulsen, 2/1 1872, Ølby, Husmoder

Ole Kristian Olesen, 3/10 1897 Nr. Felding, Søn

Niels Matkinus Olesen, 15/4 1899, do, Søn

Marius Kresten 12/1 1902, do, Søn

Maren Elna 8/6 1906, do, Datter

Johannes Kristian 25/6 1910, do, Søn.

Der har været en søn mere Marinus Olesen, 16/11 1903, som er død i perioden 1916 – 21.

Trug har matr. nr. 17a, Skinbjerg By, Nørre Felding.

Bryllup

Ungkarl Niels Olesen af Trug. Født samme sted 25. oktober 1858. Søn af Gaardmand Ole Christensen af Trug og Hustru Maren Nielsen blev gift med Pigen Oline Margrete Poulsen af Trug, Født i Ølby 2. januar 1872. Datter af Gaardmand Niels Martinus Poulsen af Ny Thabjerg, Ølby og Hustru Marie Christiansen. Brylluppet stod den 18. december 1896 i Nørre Felding kirke. De blev viet af Sognepræst Jensen i kirken.

Forlovere var Jens Nielsen, Gaardmand Ølgryde og Johannes Madsen, Træhandler, Holstebro.

Tillysning blev foretaget a. 27. nov., b. 29. nov., 6. dec. og 13. dec.

2) et må være den Niels Olsen, der blev født i 1858

3) Ole Kristensen har ikke købt gården, han fik den med sin første hustru og beholdt den, da hun døde.

51 a Anne Cathrine Nielsdatter

Anne Cathrine fødes den 10. marts 1810, som den ene af et par tvillinger. Tvillingesøsteren får navnet **Maren**. De bliver døbt den 10. marts. Ulfborg sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Forældrene var Gaardmand Poul Støvl og hustru Maren Christendatter.

Faddere

Chr. Grevesens kone
Chr. Gravesen
Jens Christian Østerbye
Jens Grydegaard.

Første ægteskab

Folketælling 1845 – Vinding sogn

Spaabækhus

Jens Christian Christensen, 45 år, Gift, Husmand, lever af sin jordlod, født heri sognet.

Ane Cathrine Nielsdatter, 37 år, Gift, Hans kone, født i Ulfborg sogn, Ringkjøbing amt.

Karen Jensdatter, 10 år, Ugift, Deres barn, født heri sognet.

Sidsel Jensdatter, 7 år, Ugift, Deres barn, født heri sognet.

Jens Christian dør den 7. juni 1845 og bliver begravet den 15. juni på Vinding kirkegård. Han døde af Brystbetændelse formentlig, hvad vi i dag vil kalde Lungebetændelse..

Hvad der bliver af de to børn Karen og Sidsel ved jeg ikke, de er formentlig kommet i pleje.

Bryllup

Ungkarl Ole Christensen af Stadil sogn, Husted by, 26 år, bliver gift med Enke efter Jens Christian Christensen, Ane Cathrine Nielsdatter af Spaabækhus, 37 år, den 9. oktober 1846.

Forlovere var Husmand Christen Nielsen af Hulmose og gaardmand Jens Skarregaard af Thim sogn.

Død

16. september 1848 dør Ane Cathrine Nielsdatter, Husmand Ole Christensens hustru født i Ulfborg, død i Spaabækhus i Vinding sogn, 38 år gammel. Hun bliver begravet 24. september fra Vinding kirke.

Hun døde af blodstyrning efter barselseng.

Efter hendes død skal Ole have hjælp til at passe sin lille datter, den hjælp får han fra sine forældre, som får **Kirsten** i pleje.

Folketælling 1850 – Stadil sogn

Kirsten Holgersdatter, 60 år, Enke, Gaardmandsenke, født i Thiim Sogn, Ringk. Amt.

Holger Christensen, 29 år, Ugift

Andreas Christensen, 27 år, Ugift

Gravers Christensen, 21 år, Ugift, Hendes børn, født i Madum.

Christen Nielsen, 17 år, Ugift, Hendes børn, født i Stadil.

Kirsten Olesdatter, 5 år, Ugift, Pleiebarn, født i Winding. (*er kun 3 år på dette tidspunkt.*)

Karen Fransdatter, 84 år, Ugift, Aftægtsnyder af gaarden, født i Thiim.

Mariane Povlsdatter, 31 år, Ugift, Tjenestepige, født i Hee.

Folketælling 1855 – Stadil sogn

Kirsten Holgersdatter, 65 år, Enke, Gaardmandsenke, Født i Thim Sogn, Ringkøbing amt.

Andreas Christensen, 32 år, Ugift, Hendes Barn, født i Madum Sogn, Ringkøbing amt.

Gravers Christensen, 26 år, Ugift, Hendes Barn, født i Madum Sogn, Ringkøbing amt.

Christen Nielsen, 22 år, Ugift, Hendes Barn, Stadil Sogn, Ringkøbing amt.

Kirsten Olesen, 8 år, Ugift, Pleiebarn, født i Vinding Sogn, Ringkøbing amt.

Mariane Pedersdatter, 39 år, Ugift, Tjenestepige, født i Raasted Sogn, Ringkøbing amt.

Karen Frandsdatter, 89 år, Ugift, Aftægtsnyder,
født i Thim Sogn, Ringkøbing amt.

51 b Inger Knudsdatter

Inger bliver født den 28. juli 1827 i Husby sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Hun bliver hjemmedøbt den 28. juli og fremstillet i kirken den 23. september.

Forældrene var Huskarl i Præstegaard, Knud Pedersen og Petronelle Pedersdatter.

Pigen Christiane Pedersdatter fra Andsberg i Raasted bar barnet

Faddere

Albert Berg
Anders Sør
Kristian Peder Pedersen fra Andsberg
Anders Sørs Kone
Birgitte Jensdatter Tjeneste Pige i Præstegaarden.

Bryllup

2. november 1851 bliver Enkemand efter første ægteskab Gaardmand Ole Christensen af Trug i Nr. Felding sogn, 31 år gift med Pigen Inger Knudsdatter af Hundkjær, 24 år gammel.

Forloverne var Gaardmand Knud Pedersen af Hundkjær og Husmand Christen Nielsen af Hullose.

Brylluppet står i Vinding sogn, Ringkøbing amt.

Børn

Inger føder en søn den 30. juni 1853, han bliver hjemmedøbt den 2. juli og får navnet **Christen Olesen** og fremstilles i Nørre Felding kirke den 13 juli, samtidig med at hans moder begravnes.

Død

Inger dør 26 år gammel den 8. juli 1853 og bliver begravet den 13. juli fra Nørre Felding kirke. Hun dør efter en meget svær fødsel, som hun ikke kommer over.

Efter hendes død kan Ole ikke klare et lille barn, Ingers forældre melder sig på banen og tager Christen i pleje.

Folketælling 1855 – Vinding sogn

Knud Pedersen, 60 år, Gift, Gaardmand, Husfader, Sønder Nissum

Petronelle Pedersdatter, 58 år, Gift, Hans kone, Raasted

Peder Knudsen, 18 år, Ugift, Deres søn, Her i sognet

Christen Olesen, 2 år, Ugift, Deres dattersøn, Nørre Felding

Christen Jensen, 23 år, Ugift, Tjenestefolk, Her i sognet

Kirstne Marie Jacobsen, 25 år, Ugift, Tjenestefolk, Siir

Niels Christian Nielsen, 12 år, Ugift, Tjenestefolk, Aulum.

Nedenstående er det eneste jeg ved om **Ingers** forældre.

Knud Pedersen Grønne af Sønder Nissum, 27 år og **Petronelle Pedersdatter Wad** af Raasted, 22 år bliver gift i Råsted kirke 27. oktober 1825.

51 c Maren Nielsen

Blev født den 27. maj 1835 i Nørre Ølgryde, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Hun bliver hjemmedøbt den 24 juli og fremstillet i kirken 2. august.

Forældrene var Gaardmand Niels Christensen af Ølgryde og hustru Karen Jensdatter.

Faddere

Christen Spaabæks hustru i Vinding
Christen Sognstrup og
Hustru
Jens Jensen Sognstrup
Christen Spaabæk i Vinding

Bryllup

Hun bliver gift med Ole Christensen i 1855.

Levned

Hun føder 6 børn med Ole som fader. Det er 3 piger og 3 drenge, hvoraf dog den sidste dør inden han kan blive døbt i kirken.

Niels (1858) den ældste overtager gården Trug og bliver gift med Oline Margrethe Poulsen.

De andre børn nævnt i den rækkefølge de kommer til verden er: Inger Cathrine (1863), Karen Marie (1866), Kirstine (1869), Niels Kristian (1871) og Jens Peder (1873), som dør kort efter fødslen.

Folketællingen 1901 – Nørre Felding

På tillægslisten for Niels Olesen og familien på opslag 183.

Står: Maren Nielsen, født 27. maj 1837 i Ølgryde, Felding, Aftægtsenke, opholder sig midlertidig i Vinding sogn.

Vinding sogn

Christian Olesen, født 22. apr. 1871, taget bopæl i sognet 1896 fra Felding, Husfader, Landmand
Petrine Petersen, født 13. dec 1873 i Vinding, Husmoder, Husgerning

Udøbt pige, født 13. jan. 1901 i Vinding, Barn
Marie Petersen, født 23. dec. 1880 i Vinding, Tjenestepige, Indvendig Pige
Maren Nielsen, født 27. maj 1835 i Felding, Logerende, Aftægtskone, har været gift 5 gange sidste gang var i 1855 og hun blev enke i 1895.

Folketælling 1906 – Nørre Felding sogn

Trug 17

Niels Olesen, født 25. okt. 1858, Husfader, Gaardejer

Margrethe Poulsen, født 2. jan. 1872, Husmoder
Ole Kr. Olesen, født 3. okt. 1897, Barn

Niels M. Olesen, født 15. apr. 1899, Barn

Marius Olesen, født 12. jan 1902, Barn

Maren Nielsen, født 27. maj 1835, Slægtning
Karl Lauritsen, født 5. jan. 1881, Tjenestetyende, Medhjælper ved Agerbrug.

Død

Maren dør den 16. august 1909 i Trug, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Hun blev begravet 23. august på Nørre Felding kirkegaard. Hun blev 74 år og blev begravet af Sognepræst Lick.

Hendes død anmeldes til Ulfborg Herred af Købmand S. Mikkelsen, Ringkøbing. Det notes, at hun intet ejer.

52 Andreas Nielsen

Født 22. februar 1826 i Løkken, Furreby sogn, Hjørring amt. Andreas bliver hjemmedøbt den 23. februar og fremstillet i kirken den 16. april.

Forældrene var Skindhandler Niels Andersen og hustru Karen Marie Christensdatter af Lykken.

Baaren af Anne Kirstine Marie Christensdatter

Faddere

Else Marie Poulsdatter Bondgaard
I. N. Baden
Peder Mortensen
Peder Michelsen alle fra Lykken.

Konfirmation

Andreas bliver konfirmeret 26. april 1840 i Børglum kirke.

Bryllup

Den 11. september 1860 er der bryllup i Børglum kirke, det står mellem Ungkarl Møller **Andreas Nielsen** – 34 år – af Skjöttrup og Pigen **Ane Marie Jensdatter** – 20 år – af Skjöttrup.

Forloverne var Hans Nielsen af Skjöttrup og Jens Mauritsen af Wittrup.

Børn

Anton Jensen Nielsen bliver født den 5. juni 1866 i Skjöttrup, Børglum sogn, Hjørring amt. Han bliver døbt den 26. september.

Forældrene var Møller Andreas Nielsen og hustru Ane Marie Jensdatter, 25 år.

Faddere

Skipper Peter Christoffersen Bast og Hustru Hedevig Marie Nielsen af Løkken
Ungkarl Carl Petersen af Løkken
Pigen Ane K. Jensdatter og
Ungkarl Peter Jensen af Lyngby.

Dødsfald i familien

Den 2. september 1868 mister Andreas sin kone Ane Marie, hun dør og bliver begravet den 8. september på Lyngby kirkegård. Hun blev kun 27 år gammel. Hustru til mølleren i Sønder Lyngby.

Bryllup igen

Lyst 1. gang 26. december 1869, 2. gang 2. januar og 3 gang 9. januar 1870

Den 11. Januar er der bryllup i Rubjerg kirke, brylluppet står mellem Enkemand 1^{ste} gang **Andreas Nielsen** født den 22. februar 1826 i Løkken, døbt i hjemmet 23. samme måned, daaben konfirmeret i Furreby kirke den 16. april samme aar. Har fået de naturlig Kopper 1836. Konfirmeret 26. april 1840 i Børglum kirke. Møller i Lyngby sogn. Han bliver viet til: Pigen **Karen Marie Christensdatter**, datter af aftægtsmand Christen Jensen og afdøde hustru Maren Pedersdatter i Rubjerg, født 10. januar 1834, døbt 19. januar samme aar i Rubjerg kirke. Vaccineret 21. maj 1834 af Hollmann. Konfirmeret 30. april 1848 i Rubjerg kirke. Bor hjemme hos faderen.

Forlovere var Aftægtsmand Christen Jensen af Rubjerg og Husmand og Murer Gunder Nielsen af Vittrup Børglum sogn.

Det bemærkes, at der er attest fra Børglum herreds kontor af 28. december 1869, at det intet haves imod, at enkemand Andreas Nielsen indlader sig i nyt ægteskab.

Flere Børn

Den 10 oktober 1870 bliver født en pige, hun får navnet **Anna Marie Nielsen**, hun bliver døbt i Lyngby kirke, Hjørring amt den 13. november 1870.

Forældrene var Møller Andreas Nielsen og hustru Karen Marie Christensdatter. (37 Aar) Sønder Lyngby.

Faddere

Pigen Birgitte Nielsen af Lyngby
Maren Nielsdatter af Lyngby
Husmand Anders Pedersen Toft
Ungkarl Peder Nielsen
Jens Christensen
Peder Henrik Jensen alle af Lyngby

Næste barn bliver en søn, han bliver født den 9. september 1873 i Lyngby sogn, Hjørring amt. Han bliver døbt i kirken den 28. december. Han får navnet **Simeon Nielsen**.

Forældrene er de samme som ovenfor, nu er Karen Marie blot 40 år.

Faddere

Pigen Birgitte Nielsen af Nørre Lyngby
Pigen Mette Marie Mortensen af Sønder Lyngby
Ungkarl Peder Nielsen af Nørre Lyngby
Ungkarl Niels Christensen, ibd.
Ungkarl Anders Chr. Jensen, ibd.

Lidt historie

Omkring 1870 kommer jernbanerne til Danmark. Men ude på landet i Jylland var der langt imellem stationerne, så der var stadig egne, som lå mere eller mindre øde hen. På disse egne var det hurtigste transportmiddel, som det altid havde været det, en hest. Der var langt mellem vej-



skiltene på de tider, så man måtte spørge om vej ved ejendommene, man kom forbi.

Folketælling 1880, Lyngby sogn

Andreas Nielsen, 54, Gift, Løkken, Husfader og Møller
Karen Marie Christensen, 46, Gift, Rubjerg sogn, hans Hustru
Anton Jensen Nielsen, 13, Ugift, Skjøttrup, deres Børn,
Ane Marie Nielsen, 9, Ugift, Lyngby Sogn, deres Børn
Simeon Nielsen, 6, Ugift, Lyngby Sogn, deres Søn.

Folketælling 1890, Lyngby sogn

Lyngby mølle

Andreas Nielsen, 63, Furreby sogn, Husfader, Husejer og Mølleren
Karen Marie Christensen, 56, Rubjerg sogn, Husmoder
Anna Marie Nielsen, 19, Lyngby sogn, Barn, Behjælpelig i huset
Simion Nielsen, 16, Lyngby sogn, Barn, Behjælpelig i Møllebruget.

Død

Andreas Nielsen dør den 21. august 1896 i Nørre Lyngby, Lyngby sogn. Han bliver begravet på Lyngby kirkegaard den 26. august.

I kirkebogen står følgende Husmand i Nørre Lyngby, Lyngby sogn, Børglum herred, født i Løkken, Furreby sogn, Børglum herred, Søn af husmand Niels Andersen og hustru Karen Marie Christensdatter, sammesteds gift anden gang med Karen Marie Christensdatter i Nørre Lyngby. 70 år gammel.

Karen Marie Christensdatter dør den 5. juli 1901 i Nørre Lyngby. Hun bliver begravet den 11. juli på Lyngby kirlegård.

I kirkebogen står følgende: Husmandskone i Nørre Lyngby, Lyngby sogn, Børglum herred,

født i Rubjerg sogn den 10. januar 1834, Datter af gårdmand Christen Jensen og hustru Maren Pedersdatter, sammesteds, Enke efter Husmand Andreas Nielsen, Nørre Lyngby.

53 Ane Marie Jensdatter

Ane Marie blev født 29. september 1841 i Lyngby sogn, Hjørring amt. Hun blev døbt i kirken den 3. oktober 1841.

Forældrene var Boelsfæster Jens Jensen Kulstrup og hustru Mette Jørgensdatter af Lyngby Torp.

Den 27. september 1841 mister Ane Marie sin far, Fæsteboelsmand Jens Jensen Kulstrup af Lyngby Torp, han bliver begravet den 3. oktober på Lyngby kirkegård, 66 år gammel.

Konfirmation

30. marts 1856 Ane Marie Jensdatter i Ruberg konfirmeret i Rubjerg kirke. Som forældre står Fæstehuusmand Jens Jensen Kulstrup af Lyngby Torp og hustru Mette Jørgensdatter.

Død

Ane Marie dør den 2. september 1868 i Lyngby, Hjørring amt. Hun bliver begravet på Lyngby kirkegård den 8. september 27 år gammel.

Det handler om møller Andreas Nielsens hustru af Sønder Lyngby.

Ane Maries ophav

De følgende folketællinger er et forsøg på af finde oplysninger om Ane Maries forældre.

Folketælling 1840, Lyngby sogn

Jens Jensen, 68, Gift, Boelsmand
Mette Jørgensdatter, 28, Gift, hans Kone
Inger Marie Christensdatter, 4, Ugift, deres Barn
Zidse Marie Jensdatter, 2, Ugift, deres Barn
Mette Jensdatter, 21, Ugift, hans Datter

Folketælling 1855, Rubjerg sogn

Niels Christian Olesen, 40, Gift, Huusmand. huusf., Venneberg S., Hjørring A.
Mette Jørgensdatter, 43, Gift, Hans kone, Lyngby S., Hjørring A.
Inger Marie Christensdatter, 20, Ugift, Deres børn, Børglum S., Hjørring A.
Ane Marie Jensdatter, 14, Ugift, Deres børn, Lyngby S., Hjørring A.
Johanne Nielsen, 8, Ugift, Deres børn, Her i Sognet
Jens Jørgen Nielsen, 4, Ugift, Deres børn, Her i Sognet

Ane Maries søskende

Inger Marie Christensdatter bliver født 11. januar 1836 i Børglum sogn, Hjørring amt.

Forældrene var Mette Jørgensdatter, datter af Gårdmand Jørgen Christensen af Østrup – Barnefader Gårdmand Christen Jensen af Lyngby.

Johanne Nielsen bliver født 19. januar 1848 i Rubjerg sogn, hjemmedøbt den 4. februar og fremstillet i kirken 19. marts.

Forældrene var Husmand Niels Christian Olesen og hustru Mette Jørgensdatter af Rubjerg sogn og by.

Se hele historien om Ane Marie og hendes mange søskende med forskellige efternavne findes ved 107 Mette Jørgensdatter.

54 Svenning Nielsen Kaastrup

Blev født den 1. april 1829 i Løkken, Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt. Han bliver døbt 6. maj i kirken.

Forældrene var Husmand Niels Pedersen Kaastrup og Hustru Dorthe Christensdatter fra Lykken.

Faddere

Johanne Andersdatter
Christen Christensens Hustru fra Wrensted
Else Marie Sørensdatter fra Lykken
Skræder Christopher Bast
Husmand Jens Rasmussen ibid
Gaardmand Anders Nielsen Kragerup i Wrensted

Moderen blev introduceret den 6. maj 1829.

Konfirmation

Svenning bliver konfirmeret Dom. Quasim 1843, (1. søndag efter påske – 23. april 1843) han er nr. 6 i listen, han står som søn af Husmand Niels Pedersen Kaastrup i Løkken. Meget god af Kundskab, meget sædelig af Opførsel.

Vaccineret 27. august 1835 af Hollmann.

Bryllup

Ungkarl og Sømmand Svenning Nielsen Kaastrup af Løkken, 23 Aar bliver gift med Pigen Ane Jensdatter af Harritslev sogn, 26 aar bliver gift i Harritslev kirke, Vennebjerg herred, Hjørring amt den 14 september 1852.

Forloverne var Niels Kaastrup og P. C. Nielsen, Skolelærer.

Børn 1

Den 26. februar 1855 får de en søn, han bliver døbt den 22. april, han får navnet **Niels Theodor Svenningsen Kaastrup**.

Forældrene var Skipper Svenning Nielsen Kaastrup og hustru Ane Jensen, 28 år af Løkken

Faddere

Skipper Peter Bast Christoffersens hustru Hedevig Marie Nielsen
Pige Karen Marie Kaastrup
Skrædder Niels Kaastrup
Skomager Johan Joachim Bach, alle af Løkken
Ungkarl Lars Møller Larsen af Løkkensholm.

Skomager Johan Joachim Bach er Svennings svoger. Den 10. juni 1855 bliver Svenning og Ane bedt om, at træde til som faddere for Johan Joachim og Birgitte Catharine Kaastrups søn, da han skal holdes over dåben, han får navnet Niels Peter Bach.

Den 2. november 1856 kommer der en datter til verden i Lykken, hun bliver døbt den 26. december i kirken og får navnet **Jensine Marie Nielsen Kaastrup**.

Forældrene var Sømmand Svenning Nielsen Kaastrup og hustru Ane Jensdatter, 30 år gammel af Løkken.

Faddere

Sømmand Knud Peter Thomsens kone
Pige Karen Marie Kaastrup
Hand. Niels Kaastrup
Peder Christensen Kaastrup
Ungkarl Christian Martinus Bast alle af Løkken.

Det næste barn bliver igen en pige, hun bliver født den 16. september 1859 i Løkken, hun bliver døbt den 16. oktober og får navnet **Emma Nielsen Kaastrup**.

Forældrene er de samme som ovenfor, blot er Ane nu 33 år.

Faddere

Skipper Peder Christensen Kaastrups
kone
Pigen Karen Kaastrup
Skrædder Niels Kaastrup
Skomager Nicolai Bast
Farversvend P. Thomsen. Alle af Løkken.

Dødsfald i familien

Den 2. december 1859 dør Niels Theodor, han bliver kun 5 år gammel.

Når man ser i folketællingen fra 1860 opdager man at familien Kaastrup, som er kommet til Løkken fra Norge er en rimelig stor familie.

Folketællingen 1860 - Furreby sogn

Fra denne folketælling har jeg forsøgt at finde så mange familier, som det var mig muligt, som jeg tror har tilknytning til navnet Kaastrup. Familienavnet ser ud til at være kommet til Nordjylland fra Norge.

Et hus

Svenning Nielsen, 31 år født her i sognet, Fisker, Husfader
Ane Jensdatter, 33 år født i Harritslev, hans Kone
Jensine Kaastrup, 3 år født her i sognet
Emma Kaastrup, 1 år født her i sognet, deres børn
Ane Marie Poulsdatter, 73 år, Enke, født i Harritslev, Husfaderens Svigermoder, der af ham forsørges.

Et andet hus

Christoffer Bast, 60 år født i Aalborg, Skrædder og Husfader
Gure Kaastrup, 66 år født i Norge, hans Kone
Sophie Ingenini Bast, 23 år født her i sognet, Matros.

Et tredje hus

Niels Kaastrup, 64 år, født i Norge, Skrædder, Husfader
Dorthea Christensen, 65 år, født i Tolstrup, hans Kone
Karen Kaastrup, 25 år, født her i sognet, deres datter.

Et fjerde hus

Knud Peter Thomsen, 29 år født Hune sogn, Sømand, Husfader
Thomine Kaastrup, 33 år født her i sognet, hans kone
Lars Larsen Thorholdt (Froholdt), 7 år født her i sognet, deres barn
Marie Thomsen, 4 år født her i sognet, deres barn
Carl Chr. Thomsen, 2 år født her i sognet, deres barn
Joh. Cathrine Thomsen, 1 år født her i sognet, deres barn.

Femte hus

Peder Chr. Kaastrup, 36 år født her i sognet, Skipper, Husfader
Caroline Kirstine Jensdatter, 38 år født her i sognet, hans kone
Jens Pedersen, 10 år født her i sognet, deres barn
I familien her får de også en søn den 11. august 1852, han får navnet Carl Christian Pedersen Kaastrup, men han dør allerede den 10. juni 1853. Han ville have været 8 år ved denne tælling.
Nielsine Pedersen, 6 år født her i sognet, deres barn
Anine Pedersen, 4 år født her i sognet, deres barn
Edvardt Kaastrup, 2 år født her i sognet, deres barn.

Sjette hus

Mogens Kaastrup, 68 år født i Norge, Fisker, Husfader

Christiane Christensdatter, 54 år født i Norge, hans kone

Thomas Mogensen, 13 år født her i sognet, deres barn

Langfeldt Mogensen, 8 år født her i sognet, deres barn.

Børn 2

Det næste barn er **Dorthea Nielsen Kaastrup**, som bliver født den 5. marts 1862 i Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt. Hun bliver døbt i kirken den 18. april.

Forældrene var Skipper Svenning Nielsen Kaastrup og hustru Ane Jensdatter, 35 år gammel af Løkken.

Faddere

Skipper P. B. Christoffersens kone
Pigen Ane Thomsen
Skræder N. Kaastrup
Skipper Peder Chr. Kaastrup
Fisker Thomsen alle af Løkken.

Det næste barn i familien er også en datter, hun kommer til verden den 3. oktober 1864, hun bliver døbt i kirken den 1. januar 1865 og får navnet **Anna Theodora Nielsen Kaastrup**.

Forældrene er de samme som tidligere, blot er Jensine nu 38 år gammel.

Faddere

Handelsmand Th. Larsens hustru
Pigen Marianne Pedersdatter
Skrædder Niels Kaastrup
Husmand P. Chr. Nielsen Kaastrup
Knud Peter Thomsen alle af Løkken.

Folketælling 1870 – Furreby sogn

Ane Jensen, 42 år født i Harritslev, Husmoder

Jensine Marie Nielsen, 13 år født i Furreby, Datter

Emma Nielsen, 10 år født i Furreby, Datter

Doretea Nielsen, 7 år født i Furreby, Datter

Anna Nielsen, 5 år født i Furreby, Datter.

I 1870 kan jeg ikke finde Svenning i folketællingen, det kunne tyde på, at han har været på havet, da folketælleren besøgte familien.

Folketælling 1880 – Furreby sogn

Svenning Nielsen Kaastrup, 50 år, Husfader. Skipper, født i Furreby Sogn, Hjørring Amt
Ane Kaastrup, født Jensen 53 år, hans Hustru, født i Harritslev Sogn, Hjørring Amt
Dorthea Kaastrup, 17 år, Ugift, deres Datter, født i Furreby Sogn, Hjørring Amt.

I 1880 er datteren Anna Theodora 15 år gammel, hun er da tjenestepige i huset hos Postexpediteur Henrik Valentin Hartmann og hans hustru Marie Sophie Henriette Elisabeth Hartmann, født Boye. I husstanden bor også Carl Frederik Hartmann, som er far til Henrik Valentin, det er Husfaderen Henrik, som betaler for faderen ”pensionist tilværelse”.

Folketælling 1890 – Furreby sogn

Svenning Nielsen Kaastrup, 60 år, Husfader, født i Løkken

Anna Kaastrup, 62 år, Husmoder, født i Harritslev

Dorthea Kaastrup, 26 år, Ugift, født i Løkken.

Folketælling 1880 – Hjørring købstad

Her finder jeg Jensine Marie Nielsine Kaastrup, 23 år gammel, i huset, som tjenestepige hos Enkemand, Toldinspektør P.M. Nicolai Hermann Forsberg 68 år gammel. Nicolai Forsberg har boet i Løkken, hans ældste datter Sophie Frederikke er 2 år ældre end Jensine Marie, så de har nok kendt hinanden og det har måske ført til, at Jensine er kommet med til byen for at passe den yngste datter på 9 år, som er født i Hjørring. Datteren var opkaldt efter sin moder, datterens

navn var Elisabeth Marie. Nicolai Forsberg var gift med Elisabeth Marie Hoffmann, som var 18 år yngre end ham. Hun dør blot 5 dage efter at datteren er kommet til verden.

Død

Svenning dør den 19. november 1896 i Furreby sogn, Børglum herred, Hjørring amt.

Han bliver begravet den 24. november på Furreby kirkegaard.

Den afdødes stilling mm.: Skipper af Lykken, Furreby sogn, Børglum herred; født i Løkken 1^{ste} april 1829, Søn af Husmand Niels Pedersen Kaastrup og hustru Dorthea Christensdatter af Løkken; var gift med Ane Jensen af Løkken.

55 Ane Jensdatter

Blev født den 11. oktober 1826 i Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt. Hun bliver hjemmedøbt den 12. oktober og fremstillet i kirken den 26. december 1826.

Forældrene var Gaardmand Jens Pedersen Kudsk og hustru Ane Marie Poulsdatter af bondestand og haandtering fra Sønder Harritslev.

Faddere

Gift kone Maren Poulsdatter fra Aastrup Mark

Pigen Karen Christensen fra Harritslev Gaardmand Laurs Hvingler fra Bakkebye sogn

Ungkarl Niels Christian Christensen Husmand Søren Simonsen, begge af Søndre Harritslev sogn

Konen introduceret den 8. oktober.

Konfirmation

Den 18. april 1841 bliver Ane Jensdatter fra Harritslev Bye konfirmeret i Harritslev kirke. Hendes skudsmål er: Meget god af Kundskab og Sæder.

Bryllup

Hun bliver gift med Svenning Nielsen Kaastrup i Harritslev kirke den 14. september 1852.

Børn

Hun får fem børn, en søn, som dør kun 5 år gammel og fire døtre.

Efter Svenning dør flytter Ane ind hos datteren Dorthea og hendes mand. Hun er således følge og fadder, da Dortheas datter Laura Antonie bliver døbt.

Folketælling 1901 – Furreby sogn

Matr. nr. 20aa i Løkken, Furreby

Ane Jensdatter, Enke, født 26. okt. 1826 i Harritslev sogn, Hjørring amt, Flyttet til Løkken i 1852 fra Harritslev, Husmoder, lever af Alderdomsunderstøttelse, blev gift i 1852 og hendes mand døde 1896, der er 3 levende børn fra ægteskabet, der er 2 børn af ægteskabet som er døde på dette tidspunkt.

Folketælling 1906 – Furreby sogn

Matr. nr. 20^{aa} Furreby

Anton Jensen Nielsen, født 5. juni 1866, husfader, Tømrer og Snedker

Dorthea Jensen født Kaastrup, født 5. mar. 1862, Husmoder

Annie Andrea Marie Nielsen, født 26. feb. 1892, Barn

Svenning Kaastrup Nielsen, født 13. mar. 1894, Barn

Agnes Theodora Nielsen, født 25. okt. 1896, Barn

Laura Antonie Nielsen, født 20. juni 1898, Barn

Andrea Nielsen, født 1. jan. 1903, Barn

Emma Jenssine Nielsen, født 26. apr. 1905, Barn

Ane Kaastrup født Jensen, født 11. okt. 1826, Aldersunderstøttelse.

Død

Ane dør den 18. juli 1910 i Furreby sogn, Hjørring amt. Hun bliver begravet på Furreby kirkegaard, Børglum herred den 24. juli af Sognepræsten

I kirkebogen står der: Alderdomsforsøget Enke af Løkken, Furreby sogn, født i Sønder Harritslev, Harritslev sogn 26. oktober 1826. Datter af afdøde Kusk Jens Pedersen Hvidegaard og hustru Marie Poulsdatter af Sønder Harritslev, gift med afdøde Skipper Svenning Nielsen Kaastrup af Løkken, 83 år.

56 Nis Hansen Jensen

Blev født 12. maj 1829 i Bov sogn, Aabenraa amt. Han bliver døbt den 17. maj. Som søn af gårdmand Peter Jensen på Mulsmark og hustru Maria født Petersen.

Faddere

Hans Lassen Jessen fra Hønsbjerg
Hans Hansen fra Kitschelund
Metta Jensen fra Niehuus.

Bryllup

16. november 1855 Gaardmand Ungkarl Nis Hansen Jensen på Mulsmark, ægtefødt Søn af Aftægtmand Peter Petersen Jensen på Mulsmark og afdøde Maria født Petersen, med Pigen Anna Maria Hansen i Nyhuus, ægtefødt datter af afdøde Gaardmand Hans Hansen og endnu levende Metta født Jensen i Nyhuus. Han 26½ og hun 22 Aar.

Børn

Den 17. oktober 1856 får de en søn. Han bliver døbt i Bov kirke den 9. november og får navnet Peter Jensen.

Forældrene var Nis Hansen Jensen og hustru Anna Maria født Hansen paa Mulsmark.

Faddere

Peter Jensen for Mulsmark
Hans Thielsen for Holbi
Anna Catharina Joakimsen for Niehuus.

Det er Peter farfar, der er den ene af fadderne.

Levned

Nis overtager gården Mulsmark efter sin fader. Han mister sin første kone den 23. december 1867.

Samtidig med gårdens drift passede han også et job som sognerådsformand i Kruså.

Et barnebarn fortæller: Bedstefar overtog gården af sine forældre og blev gift med Frederikke



Anna Maria og Nis

Lorenzen fra Holbøl i Bov kirke 27. juni 1878. Hun kom fra en god gård, man har fortalt, at hun kom med fire standkister fyldt med udstyr, duge, sengelinned, ruller med lagner af hør, uldne almestoffer til dyner og masser af sølvtøj foruden arvemøbler. De fik ti børn tilsammen. Alt så lovende ud, men så fik en fætter til bedstefar, som var hestehandler ude ved Tønder, bedstefar til at kautionere for en temmelig stor sum penge, så gik det galt med gården, for da pengelånet skulle indløses, var fætteren i Amerika og viste sig aldrig i Danmark siden. Bedstefar stod på bar bund, og da der desuden var nedgangstider i landbruget, gik gården konkurs. Det var ikke Nis, der gik konkurs med gården, idet efter hans anden kone døde i 1871, overlod han gården til sønnen inklusiv den store gæld, men det lykkedes ikke for sønnen, at få afbetalt gælden, derfor endte gården med at blive solgt til Lorenz Heinrich Alnor.

Sølvttøj og andre ting blev solgt ved tvangsauktion, og en del af de arvede antikke møbler fik de børn, der dengang var voksne, og en del står endnu hos de forskellige familiemedlemmer, (f. eks. en kommode hos barnebarnet Ernst Christiansen, Kollundbjerg og et standur hos en bror). Bedstefar var knust, da han skulle væk fra Mulsmark, der havde været i slægtens eje i flere hundrede år, så kørte han til Flensborg med sine ejendele og familie og måtte bo i en

lejlighed der, og han måtte ernære sig ved som kusk at køre kul til forskellige boliger.

Efter Flensburg forpagtede han et landsted på Kollundmark

Bedstefar var som sine forældre meget national, og da han ikke var bange for at udtale sig mod de tysksindede, fik han også en del uvenner. Da bedstefar og bedstemor blev ældre, flyttede de til Kollundbjerg (nu dattersøn Ernst Christiansens gård) hos en datter og svigersøn. Der havde han den store glæde at opleve, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark. Vores mor Margaretha Christiansen vidste, at kong Christian, efter at have talt til Sydslesvigerne ved grænsen, ville køre forbi Kollundbjerg, så bandt hun en guirlande over Sønderborgvejen, der dengang ikke var ret bred, og stod der i sin hvide kjole med røde bånd, da kongen kom i åben vogn. Han kastede en rød nellike ned til hende. Den blev presset og gemt, så længe vi kan huske. (Ved hendes bryllup 1919 havde de i øvrigt hejst Dannebrog på en stang ved deres hjem, men den tyske gendarm kom og forlangte det taget ned). Genforeningen var den største oplevelse i bedstefars liv, først sorgen efter 1864 og så glæden over at Sønderjylland blev dansk igen. Mor har fortalt, at bedstefar tit sad og så ned for sig, mens han rystede på hovedet og sagde ”hm”, så vidste mor, at det var Mulsmark, han tænkte på. Han ærgrede sig resten af sit liv”.

Han bliver syg i september 1921, af det man den gang kaldte Tærring, han var dog kun sengeliggende de sidste 8 dage inden han døde.

Bryllup

Gift anden gang med Marie Frederikke Møller 16. april 1869. I min frie oversættelse af kirkebogens tekst bliver det til: At enkemanden Nis Hansen Jensen i Mulsmark, som er ægtefødt søn af afdøde aftægtsmand Peter Petersen Jensen og ligeledes afdøde hustru Maria, født Petersen ønsker at indgå ægteskab med sin brud Maria Frederika Möller, som er ægtefødt datter

af afdøde tidligere forpagter af Kjelstrupgård Hans Möller og dennes afdøde hustru Anna, født Hansen.

Der foreligger ægtebrev for de nævnte af Holebüll pr. 5. april 1869. Han blev født den 12. maj 1829 og hun blev født 21. april 1831.

Vaccinationsattest til den sidstnævnte, som blev vaccineret i Tombüll 14. juni 1832.

Der foreligger et mundlig tilsagn fra brudens fader underskrevet i Flensburg 10. april 1869, desuden er der en erklæring fra det kongelige amtretskontor 2. kontor (Adler) i Flensburg, hvor der gives tilladelse til bryllup uden lysning ligeledes dateret Flensburg 10. april 1869.

Død

Nis dør 1. november 1906 i Bov sogn. I kirkebogen står følgende:

Enke og aftægtsmand Nis Hansen Jensen af Mulsmark, 77 år gammel.

Han var født den 12. maj 1829, som søn af landmand Peter Jensen af Mulsmark og dennes hustru Maria født Petersen. Han har været gift to gange. Den 16. november 1855 giftede han sig med en den 21. september 1833 fødte Anna Maria født Hansen fra Niehuus. Dette gav ham 4 børn af disse 2 nævnes Peter født 17. oktober 1856 og Mette Maria, født 17. december 1865 (gift med Heinr. Möller, gæstgiver i Rinkenæs) som stadig lever. Den 23. december 1867 døde den første hustru. Anden gang giftede han sig med den 16. april 1869 med Marie Friederike Möller fra Atzbüll. Efter godt et års ægteskab døde hun den 25. august 1870 Deres eneste barn af dette andet ægteskab, der blev født 25. juni 1870 Nis Heinrich Jensen døde 25. juni 1871. Efter den anden hustrus død gik den nu afdøde på aftægt og efterlod gården til sin ovennævnte søn Peter (gården har nu i 200 år tilhørt familien) ganske forgældet. Sønnen kunne ikke klare gælden i det langs løb. Den 10. juni 1900 kom gården

på fremmede hænder (Lorenz Alnor). Nu lever sønnen som arbejder i Flensborg. Den afdøde var i lang tid sognerådsformand i Krusaa. Han var en godmodig mand, men ikke god til at spare på pengene.

Ligtale i kirken og jordpåkastelse

Oprindelige tekst

der Witwer Altenteiler Nis Hansen Jensen zu Mulsmark, 77. Jahr alt.

Er were geboren am 12 Mai 1829 als Sohn des Hufners Peter Jensen auf Mulsmark und dessen Ehefrau Maria geb. Petersen. Er ist 2 Mal verheiratet gewesen. Am 16 Nov. 1855 verheiratete er sich mit der am 21. Sept. 1833 geborenen Anna Maria geb. Hansen aus Niehuus. Diese gebar ihm 4 Kinder von denen 2, nämlich Peter geb. 17 octob. 1856. und Mette Maria, geb. 17 Decemb. 1865 (verheiratet mit Heinr. Möller, Gastwirt in Rinckenis) noch leben. Am 23. december 1867 starb die erste Ehefrau, Zum zweiten Mal verheiratete er sich am 16 April 1869 mit Marie Friederike Möller aus Kjelstruphof, geb. 21. April 1831 zu Atzbüll. Nach reichlich einjähriger Ehe starb sie am 25 August 1870. Das einzige Kind aus dieser zweiten Ehe, der am 25 Juni 1870 geborene Nis Heinrich Jensen, starb bereits d. 23. Juni 1871. Nach den Tode der zweiten Frau ging der Verstorbene auf die Abnahme und hinterließ seinen Sohne, den obengenannten Peter, den Hof (seit 200 Jahren in Besitz der Familie) recht verschuldet. Der Sohn konnte den Hof auf die Dauer nicht halten. Am 10 Juni 1900 kam er in fremde Hände (Lorenz Alnor). Jetzt lebt der Sohn als Arbeiter in Flensburg. Der Verstorbene ist eine Zeit lang Gemeindevorsteher von Krusau gewesen. Er war ein gutmütiger Mann, aber kein guter Haushalter.

Paratation und Leichenpredigt.

57a Anna Maria Hansen

Anna Maria blev født 21. september 1833.

Bryllup

Hun bliver gift med Nis Hansen Jensen til Mulsmark den 21. september 1855.

Levned

Hun får 4 børn med Nis, hvoraf de 2 når at vokse op.

Død

Hun dør 23. december 1867 på Mulsmark ved Kidskelund. Hun bliver begravet på Bov kirkegård den 30. december.

57b Marie Frederikke Møller

Blev født 21. april 1831 på Kjelstupgård i Mybüll (Atzbüll). Atzbüll er i Tyskland, der er der ikke adgang til de tyske kirkebøger, så hende ved jeg ikke noget yderligere om.

Bryllup

Bliver gift med Nis den 16. april 1869.

I kirkebogen står han som Enkemand Nis Hansen Jensen, gaardmand (Hufner) i Mulsmark.

Levned

Hun lever kun ganske kort tid i ægteskabet med Nis. Efter godt 1 års ægteskab dør hun på Mulsmark.

Død

Hun dør den 25. august 1870. Hun bliver begravet 30. august på Bov kirkegård.

I kirkebogen står: Marie Friederike Jensen hustru i Mulsmark. Hun var en ægtefødt datter efter afdøde Hans Möller af Kielstrupgaard og den ligeledes afdøde Anna født Hansen, hun blev født i Atzbüll den 21. april 1831. Den 16. april 1869 blev hun gift med den ægtefødte enkemand Nis Hansen Jensen gårdmand i Mulsmark. Af dette ægteskab er en søn Nis Heinrich Jensen, født den 23. juni 1870. Moderen blev 39 år 4 måneder og 4 uger gammel.

60 Jens Christian Christensen

Blev født den 17. december 1815 i Vridsted sogn, Fjends herred, Viborg amt. Han bliver hjemmedøbt samme dag. Han bliver døbt i kirken søndag den 5. februar 1816.

Forældrene var Christen Jensen og hustru Kirstine Sørensdatter. Gaardfolk i Vridsted.

Frembåret i kirken den 5. søndag efter Hellig Tre Kongers Dag af Anne Cathrine Olufsdatter, Fly

Faddere

Peder Jensen, Fly
Laust Forz, Haden
Klaus Jensen
Jens Christensen af Vridsted.

Bryllup

Jens Christian Christensen bliver gift den 23. april 1850 i Vroue sogns kirke med Mette Marie Jensdatter. Vroue sogn ligger i Fjends herred, Viborg amt.

Børn

Johan Kristian Jensen kommer til verden den 19. juli 1851 i Vroue sogn. Han bliver døbt hjemme den 19. juli.

Forældrene var Gaardmand Jens Christian Christensen og hustru Mette Marie Jensdatter. Gaardbeboere og Bønderfolk i Vroue.

I kirkebogen er tilføjet: Fik 1905, 18. november Navnebevis af Fjends-Nørlyng Herredskontor for Navnet: Johan Christian Poder.

Jens Jensen bliver født den 23. januar 1854 i Vroue sogn. Jens bliver hjemmedøbt den 25. januar og dåben bliver konfirmeret i kirken den 19. marts.

Peder Jensen bliver født den 8. april 1856 i Vroue sogn

Maren Jensen bliver født 7. oktober 1858 i Vroue sogn. Maren bliver døbt i kirken den 17. oktober.

Forældrene var Gaardmand Jens Christian Christensen Poder og hustru Mette Marie Jensdatter, 40 år af Vroue.

Faddere

Gaardmand Jacob Jensens hustru Ane Marie Olesdatter af Flye
Gaardmand Peder Lausens hustru Mette Marie Espensdatter af Vroue
Gaardmand Jacob Jensen af Flye
Gaardmand Ole Vistisen af Vroue
Gaardmand Peder Lausen af Vroue.

Stude, som trækdyr

Stude blev almindelig brugt som trækdyr, helt op til det 1900-århundrede var det et almindeligt syn i Jylland at se stude forspændt. Studene var rolige og kraftige trækdyr, og de var billigere i anskaffelse end heste. Derfor brugte navnlig fattige bønder dem både til pløjning og kørsel. Det gik langsomt og gav anledning til et ordspog: ”Den, der kører med stude, kommer også med”.



Død

Jens Christian dør den 11. august 1885 i Vroue sogn, Fjends herred, Viborg amt. Han bliver begravet den 16. august på Vroue kirkegård. Aftægtsmand og enkemand i Vroue.

Han boede på Podergaard i Vroue by og sogn.

61 Mette Marie Jensdatter

Blev født den 25. maj 1817 i Nørsgaard, Aakjær, Fly sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Forældrene var Jens Pedersen og hustru Johanne Chrestensdatter.

Konfirmation

Mette Marie bliver konfirmeret i Fly kirke 1832.

Forældrene er: Gaardmand Jens Pedersen og Hustru Johanne Christensdatter i Aaskier i Fly sogn.

Gode Religionskundskaber forened med en meget god opførsel.

Bryllup

Mette Marie Jensdatter bliver gift den 23. april 1850 i Vroue kirke med Jens Christian Christensen.

Børn

Jeg har kendskab til, at hun føder 4 børn i deres ægteskab.

Død

Mette Marie dør den 21. juni 1880 i Vroue sogn. Hun bliver begravet 27. juni på Vroue kirkegaard.

Hun var Aftægtekone i Vroue og gift, hun blev 63 år gammel.

Skifteanmeldelse 23. juni og Dødsattest 24. juni.

62 Lauritz Andersen

Den eneste, der bliver født i Resen sogn, Fjends herred, Viborg amt, som der kan være tale om her, bliver født den 2. januar 1821. Han bliver hjemmedøbt den 2. januar, men da han den 21 januar fremstilles i kirken skriver præsten navnet **Lauritz Andersen** ind i kirkebogen.

Forældrene var Anders Laursen og hustru Ane Marie Thomasdatter Bønderfolk og Gaardbeboere i Over Torp.

Christen Laurses Hustru i Over Torp
Ane Johanne Jensedatter bar barnet

Faddere

Christen Laursen i Over Torp
Ole Clausen i Neder Torp
Niels Knudsen i Høgild
Bønderfolk.

Konfirmation

Der blev afholdt konfirmation i Vroue kirke den første søndag efter påske 1835 – 26. april 1835.

Her står som nr. 21 Laust Andersen i Overtorp.

Hans skudsmål er: Meget god Kundskab og Opførsel.

Han er blevet vaccineret den 28. juni 1825 af Blicher.

Jeg går ud fra at det er Lauritz, som resten af livet kalder sig Laust.

Bryllup

Den 12. juni 1857 bliver ungkarl Laust Andersen, 36 år i Ravnholt gift med Pige Mette Marie Thomassen, 21 år i Ravnholt.

Forloverne var Gaardmand Thomas Knudsen i Ravnholt og skolelærer Brøns i Eising by. Brylluppet står i Eising kirke, Ringkøbing amt.

Børn

Den 2. oktober 1857 nedkommer Mette Marie med en datter, hun bliver hjemmedøbt samme dag og får navnet **Ane Marie Laustsen** og bliver døbt i kirken den 22. november.

Forældrene var Indsidder Laust Andersen og hustru Mette Marie Thomassen i Ravnholt

Frembaaret af pige Johanne Brøns i Sahl

Faddere

Gaardmand Mads Andersen i Lille Elbrønd
Ungkarl Lars Christensen i Møllehus
Chr. Andersen af Resen sogn.

Den 14. december 1859 bliver født en datter i Ravnholt, Eising sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt. Hun blev hjemmedøbt den 16. december og får navnet **Karen Laustsen**, hun bliver fremstillet i kirken 1. januar 1860.

Forældrene var Husmand Laust Andersen og hustru Mette Marie Thomassen på Ravnholt Mark.

Båret af Pigen Karen Thomassen i Ravnholt

Faddere

Ungkarl Peder Thomassen, ibid
Gaardmand Thomas Andersen i Borberg
Ungkarl Søren Andersen, ibid.

Folketælling 1860 – Eising sogn

Laust Andersen, 40 år, gift, Husmand, lever af sin jordlod, født i Resen, Viborg amt
Mette Marie Thomasen, 24 år, gift, Hans kone, født i Ejsing

Ane Marie Laustsen, 3 år, Deres datter, født i Ejsing

Karen Laustsen, 1 år, Deres datter, født i Ejsing
Christen Andersen, 35 år, ugift, Vejarbejder, født i Resen, Ringkøbing amt

Søren Andersen, 30 år, ugift, Vejarbejder, født i Resen, Ringkøbing amt

Den 9. april 1862 får de en søn, han bliver hjemmedøbt den 9. april og får navnet **Thomas Laursen**, han bliver fremstillet i Eising kirke den 29. maj.

Forældrene var Laust Andersen og hustru Mette Marie Thomassen af Ravnholtmark.

Frembåret af pige Kirsten Christine Brøns i Eising, Sognebolig

Faddere

Søren Andersen af Ravnholtmark
Jens Chr. Pedersen i Lille Skaartofthuset
Husmand Thomas Andersen i Borbjerg.

Den 2. november 1864 nedkommer Mette Marie igen med en søn. Han bliver døbt den 6. november i kirken og får navnet **Anders Laursen**.

Forældrene er de samme som tidligere.

Frembåret af pige Karen Thomasen ad Ravnholt

Faddere

Ungkarl Søren Andersen i Sahl
Gaardmand Christen Christensen i Forbjerg
Pige Karen Nielsen i Bjerrehuse.

Anders bliver kun 3 måneder gammel, han dør den 9. marts 1865 og bliver begravet på Eising kirkegård den 19. marts. Laust er husmand og bor på adressen Ravnholthus.

Laust og Mette Marie flytter

Den 2. april 1865 rejser Laust og Mette Marie fra Eising og tilbage til Resen i Viborg amt, hvor Laust skal overtage en gård, om det er den fædrene gård han får, eller om det er fordi han skal betale arv til sine søskende vides ikke præcist, men han udsteder en panteobligation i gården for et lån, som han får af Niels Stephensen i Sevel sogn, Ringkøbing amt.

Gården han overtager kan give et udbytte på 2 tdr. 6 skp. 1 fjk. 1¼ alb. hartkorn. Udbyttet er stort nok til at familien kan leve af det.

Flere børn

Den 12 juli 1866 får familien en datter i Resen sogn, Viborg amt. Det er en pige, som får navnet **Else Cathrine Lausen** i Resen kirke den 7. søndag efter trinitatis, den 15. juli.

Forældrene var Gaardmand Laust Andersen og hustru Mette Marie Thomsen af Resen, Moderen er 30¼ år.

Faddere

Pigerne Trine Jeppesen af Egebjerg i Eising sogn og
Bodil Margrethe Christensdatter af Overtorp
Ungkarlene Søren Andersen af Sal, Lyng sogn og
Laust Christensen af Overtorp
Gaardmand Jens Pedersen af Resen.

Den 12. juni 1868 får familien endnu en datter, hun bliver døbt i Resen kirke den 4. søndag efter Trinitatis, den 20. juni og får navnet **Ane Marie Laursen**.

Forældrene er de samme som herover.

Faddere

Pigerne Karen Thomasdatter og
Ane Cathrine Andersen samt
Gaardmand Niels Hansen i Resen og
Ungkarlene Laust Christensen og
Christen Christensen i Over Torp.

Folketælling 1870 – Resen sogn

Laust Andersen, 49 år, Husfader
Mette Marie Tomassen, 34 år, Husmoder
Tomas Laustsen, 7 år, født i Eising, Børn
Else Katrine Laustsen, 3 år, født i Resen, Børn
Ane Marie Laustsen, under 1 år, født i Resen, Børn.

Den 19 juli 1872 kommer der en søn ind i familien, han bliver døbt den 28. juli og får navnet **Anders Laursen**.

Laust er stadig gaardmand og Mette Marie er nu 36 år. Resen sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Faddere

Møllerkone Karen Thomsen fra Hulbæk Mølle

Gårdmand Niels Hansens hustru Gjertrud Jensen i Resen

Ungkarl Christen Christensen i Overtorp
Gaardmand Anders Pedersen Østergaard i Resen

Ungkarl Jacob Jens Christensen i Resen

Det næste barn bliver også en søn, han bliver født den 6. april 1875 og bliver døbt den 2. søndag efter Påske, 11. april og får navnet **Knud Christian Lausen**.

Forældrene er de samme som tidligere.

Faddere

Husmand Peder Andersens hustru Inger Johanne Christensen på Vroue Mark
Smed Mørks hustru Christine Nielsen i Resen

Møller Erik Thomsen fra Hulbæk Mølle
Husmand Laust Christensen i Overtorp
Lærer Vissing i Resen

Knud Christian bliver ikke ret gammel han dør den 18. november 1875 og bliver begravet den 27. november på Resen kirkegaard, kun 8 måneder gammel.

Den 24. oktober 1877 kommer der endnu en søn. Han bliver døbt i Resen kirke den 26. søndag efter Trinitatis, 25. november. Han fik navnet **Christian Lausen**.

Forældrene er de samme som ovenfor blot er Mette Marie nu 41 år.

1) Her skrives der forkert i folketællingen, der bliver ikke født nogen Mette Marie Thomsen i Ølstrup 1834 – 1837, hun er født i Eising.

Faddere

Hustru Christen Andersens hustru Mari-
ne Nielsen

Pige Severine Sørensen af Overtorp

Husmand Christen Andersen

Ungkarl Søren Andersen af Herlbæk

Gaardmand Anders Østergaard i Resen.

Folketælling 1880 – Resen sogn

Laust Andersen, 59 år, Husfader, født her i Sog-
net

Mette Marie Thomsen, 44 år, hans Hustru, Øl-
strup Sogn¹⁾, Ringkjøbing Amt

Thomas Laustsen, 17 år, deres Børn, født - Do -
Else Katrine Laustsen, 13 år, deres Børn, her i
Sognet

Ane Marie Laustsen, 10 år, deres Børn, født -
Do -

Anders Laustsen, 8 år, deres Børn, - Do -

Kristjan Laustsen, 2 år, deres Børn, - Do -

Søren Andersen, 48 år, Kapitalist, - Do -

En datter bliver gift

Den 5. november 1880 er der bryllup hos Mette Marie og Laust. Deres næstældste datter bliver gift i Resen kirke. Det er Karen, som bliver gift, hun bliver gift med ungtkarl og Høker Peder Jensen af Resen.

Forloverne til brylluppet er gårdmand Niels Kristensen i Vroue og Karens far gårdmand Laust Andersen i Resen.

I folketællingen 1890 er Karen den eneste med efternavnet Laustsen eller Laursen, der bor i Resen.

Omkring 1890 flytter datteren Karen og Peder til Haderup sogn i Ringkøbing amt, hvor Peder får en købmandsforretning.

Død

Laust dør 1889. Datoen kommer fra folketæl-
lingen fra 1901, hvor Mette Marie opgiver, at

hun er blevet enke i 1889. Laust har da været ca. 68 år.

Panteobligationen

Her følger en afskrift af den panteobligation Laust får oprettet i 1866. Teksten er i datidens juridiske sprog. Hvis du ikke har interesse i den slags detaljer, kan denne side springes over.

No 87 den 9. Januar 1866

Panteobligation. Taxt 10 mk. Underskrevned Laust Andersen af Resen tilstaaer herved at være skyldig til Niels Stephensen af Trandum i Sevel Sogn den Summa 1000 Rd. skriver Et Tusind Rdl Rgm, hvilken Capital jeg herved forpligter mig at forrente med 4 pC aarlig og efter et Aars lovlig Opsigelse fra en af Siderne betaler jeg Capitalen med Renter og skadesløse Omkostninger i den Opsigelsen næstpaafølgende 11. Juni eller 11 Dec Termin Renter erlægges i hvert Aars 11. Dcbr og saavel Rente Betaling som Capitalens Betaling i sin Tid skee paa min Creditors Bopæl. Til Sikkerhed for Capitalen med Renter og Omkostninger skadesløse Betaling pantsætter jeg herved med første Prioritets Panterettighed næst efter den paa Gaarden hvilende Aftægt min efter Skjøde af dags dato eiende paaboende Gaard i Resen med paastaaende Bygning og tilliggende Eiendomme af Hkr. 2 Td 6 Skp 1 Fkr 1 $\frac{3}{4}$ Abl tilligemed min Besætning Ind og Udbo i det hele hvilket alt skal være min Creditor et trygt og sikkert Pant indtil det Hele skadesløs er betalt. Dersom jeg paadrager mig Restance af Renter, Skatter elelr Pantet forringes, de er Capitalen uden Opsigelse forfalden til Betaling og min Creditor berettiget at tiltræde Pantet hvorfor jeg i Tilfælde af Søgemaal underkaster mig den ved Frd. af 25. Jan 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning. Dette til Bekræftelse med min Haands Underskrift vidnefast. Resen Sogn, Fjends Herred den 21. Dcbr 1865. Laust Andersen. Til Vitterlighed P. Andersen. J. Andersen Læst i Fjends og Nørlyng Herreders Ret den 9. Januar 1866 og derefter prot: Fl 539. Goos Attest. Debtors Skjøde er thinglæst D.d. inder No 52 med Anmærkning om, at Gaarden Matr. No er 5a med Gl. skat 15 r 12 sk. Goos. Gb: 4 Rdl 2 Mk 14 s. Er Fire Rdl, To Mark og Fjorten Skilling. –

Lidt hjælp til teksten:

Rd, Rdl, r = Rigsdaler

mk, Mk = Mark

sk, s, Skl = Skilling

1 Rdl = 6 Mk = 96 Sk.

pC = %

Dcb, Dcbr = december

Rgm = Rigsmønt

Hkr = Hartkorn = hårdt korn = Rug og byg

Td = Tønder hårdt korn

Skp = Skæpper hårdt korn

Fkr = Fjerdingskar hårdt korn

Alb = Album hårdt korn, alle er et mål for, hvor meget der kunne dyrkes på en gårds arealer, det var det, man betalte skat efter.

63 Mette Marie Thomsen

Mette Marie bliver født den 7. februar 1836, hun bliver hjemmedøbt den 7. februar. Dåben bliver publiceret den 1. april, som var Langfredag i Eising sogn, Ringkøbing amt.

Forældrene var Gaardmand Thomas Knudsen og hustru Karen Pedersdatter af Ravnholdtgaard.

Frembaaret af Christen Therkildsens hustru Dorteia Pedersdatter i Sahl

Faddere

Gaardmand Jens Andersen i Store Elbrønd
Laust Jensen Sønderup paa Nyegaard???
og
Hustru Mette Madsdatter samme sted.

Christen Therkildsen er skolelærer og kirkesanger i Sahl kirke, familien bor i Degneboligen, som det tidspunkt også tjener som skole.

Jens Andersen driver en gaard sammen med sin fader Anders Stephansen, gården var ikke helt lille den kunne forsørge to familier, desuden havde de råd til både en tjenestekarl og en tjenestepige på gården.

Laust Jensen og Mette Madsdatter driver en gård i Eising.

Konfirmation

Mette Marie bliver konfirmeret i Eising kirke søndag den 14. april 1850.

Hun får et skudsmål, der siger Kundskab og opførsel meget godt.

Hun blev vaccineret den 5. juli 1837 af Kjær.

Folketælling 1901 – Resen sogn

Mette Marie Thomsen, 7/2 1836, Enke, Husmoder, Husejerske, født i Ejsing Sogn, Ringkøbing Amt, Har taget ophold i sognet 1866.

Thomas Laursen, 9/4 1862, Ugift, Bestyrer, født i Ejsing Sogn, Ringkøbing Amt
Laust Kristjan Kristensen, 25/12 1879, Ugift, Tyende, født i Resen Sogn, Viborg Amt
Søren Andersen, 11/4 1831, Ugift, Partikulier, Snedker, født i Resen Sogn, Viborg Amt.

Til folketællingen opgiver hun endvidere, at hun har født 10 børn, hvoraf der kun er 5, som stadig lever på dette tidspunkt.

Thomas Laursen er Mette Maries søn.

Død

Ikke død i Resen i perioden 1880 – 1924.

Ved ikke, hvor familien flytter hen fra Resen.

72 Jens Grebsdahl

Ingen fødselsdag og år på Jens Grebsdahl i Nør
Kirkeby

73 Anne eller Else Marie Madsdatter

Ingen fødselsdag eller år.

Deres søn Niels Jensen blev født 18. januar
1756.

80 Morten Jensen Braagaard

Født ca. 1758. Fødselsdag kendes ikke.

Var Husmand i Braagaardhus.

Død

Død den 20. september 1826, begravet den 28. september 1826, 68 Aar gammel.

81 Bennet

Født ca. 1772. Fødselsdag kendes ikke.

Død

Begravet den 11. februar 1806 i Lomborg, 34½ Aar gl.

Samme dag døbttes hendes tvillinger, Jens Peter og Jens Christian.

82 Jens Hald Povelsen

Jens blev født den 11. juni 1779 (Dom. 6. søndag efter Trinitatis) i Gudum, Fabjerg sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt.

Povel Vesterdahls og Mette Marie Pedersdatters barn baaret til daaben, kaldet Jens Hald.

Faddere

Baaret af Møllerens kone Anna Johanne i Meldmølle i Ramme.

Bryllup

Søndag den 8. oktober 1809 blev, efter foreliggende tillysning, sammenviede Jens Poulsen Hald og Karen Nielsdatter Sandmand.

Forlovere var Bertel Kildegaard og Peder Veje. Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Børn

Mette Marie Jensdatter bliver født den 8. september 1813 i Dybe, hjemmedøbt den 9. september 1813, (Daabsdag i kirken ikke anført). Dybe, Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Forældrene var Jens Hald Poulsen og Karen Nielsdatter, husfolk i Rammekjær, Ramme sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Niels Christian født den 19. august 1816 døbt samme dag hjemme.

Ane Johanne født ca. 1819.

Her er noget jeg ikke kan få til at passe, for folketællingslisten fra 1840, har de jo også en datter, der hedder Maren Jensdatter, hvor kommer hun fra? (hun er født omkring 1805 i Ramme, i henhold til folketællingerne fra 1845 og 1850. Jeg tror, det er Maren født den 25. maj 1806, faderen var Jens Christensen Lundgaard og hustru Karen Nielsdatter. Det er den eneste Maren, jeg kan finde i Ramme sogn fra 1803 til

1809. Da Karen bliver gift med Jens Hald Poulsen, står der intet om, at hun er Pige ej heller Enke? Men Maren er født før Jens Hald Poulsen og Karen Nielsdatter bliver gift? Tilføjet af Henning)

Kender ikke andre børn.

Folketælling i Rammekjærhus 1840

Jens Hald Poulsen, 61 Aar, Almissenyder.

Karen Nielsdatter, 67 Aar, hans kone.

Maren Jensdatter, 35 Aar, deres datter, ugift.

Mette Kirstine Jacobdatter, 3 Aar, Plejebørn.

Mette Kirstine Olesen, 3 Aar, Plejebørn.

Jensine Caroline Christiansdatter, 7 Aar, Plejebørn.

Folketælling 1850 – Dybe sogn

Jens Poulsen, 71 Aar, født i Fabjerg, gift.

Karen Nielsdatter, 77 Aar, gift, er hans hustru, Almissefolk.

Maren Jensdatter, 45 Aar, ugift, født Ramme sogn, deres datter.

Mette Kirstine Olsen, 13 Aar, ugift, født her i sognet.

Mette Kirstine Jacobsen, 13 Aar, ugift, født her i sognet. Plejebørn, Almissenydende

Niels Østerbøvling, 3 Aar, ugift, født her i sognet.

Niels bor her hos sine morforældre og sin morster.

Død

Jens dør den 2. maj 1854 som fattiglem¹⁾ i Rammekjærhus, Dybe sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt. han bliver begravet 9. maj 1854, 75 år gammel.

1) Fattiglem var en person, der blev forsørgt af fattigvæsenet.

83 Karen Nielsdatter Sandmand

1775, Dom. 19 p. trinitatis (19. søndag efter Trinitatis = 22. oktober) blev Niels Sandmands datters daab confirmeret, som var bleven hjemmedøbt forhen den 2. oktober og kaldt **Karen**. Bøvling sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt.

Forældrene var Niels Sandmand, hans kone er ikke nævnt i kirkebogen.

Men jeg mener at vide, at hun hed Maren Knudsdatter.

Kirstine Knudsdatter bar barnet.

Faddere

Jens Sandmand
Jens Svendsgaard,
Chresten Knudsen,
Jens Villersgaard,
Anne Johanne
Gravers Villegaards datter Anne.

Bryllup

Viet den 8. oktober 1809 til Niels Hald Poulsen i Dybe kirke.

Død

Død den 27 juni, begravet den 6. juli 1851. Fattiglem af Rammekjærhus, Dybe sogn, Ringkøbing amt.

Død af alderdomsskrøbelighed, 75 Aar gammel.

84 Niels Jensen Houлинд

Døbt den 18. januar 1756 i Trans kirke, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Forældre Jens Grebsdahl og Hustru (måske Anne eller Else Marie) Madsdatter.

Den 18. januar 1756 blev Jens Grebsdahl i Nør Kirkeby, hans liden søn båret til dåben i Trans kirke af Maren Madsdatter i Sønder Kirkebye, og blev kaldet **Niels**.

Faddere

Christen Christensen i Grebsdahl,
Niels Christensen Grebsdahl.
Mads Pedersen i Kirkebye,
Peder Fransens datter Maren (Maren Pedersdatter) i Sønder Kirkebye.

Bryllup

1. ægteskab

Førend præsten Andreas Aschelberg, trolovede Niels Jensen Kirkebye og Pigen Anne Marie Simonsdatter, lover og forsikrer vi underskrevne, at intet imod loven, eller i andre måder er, som kan hindre denne gudelige forretning.

Houлинд den 14. august 1789.

Jens Houлинд, Christen Damsgaard,

Fredag den 9. oktober blev ovennævnte personer corpulerede (gift – viet).

Hove kirkebog, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Dødsfald i familien

1790. Onsdagen den 24. Marti lod Niels Jensen Houлинд :/ hvis hustru Anne Marie Simonsdatter tilforn var død i Barsel Seng :/ sin første fødte Søns Hiemme Daab Confirmere, hvis navn var **Peder**.

Faddere

Jens Flangsmoos af Dybe

Jens Tuds Kiær og

Christen Norsgaard. begge af Trans

Christen Manibols hustru af Sognet

Kirstine Olesdatter Flade af Ramme og

min kone Georgine Christiane Lobach bar barnet.

Den samme dag 24. marts 1790 blev Anna Marie Simonsdatter begravet 27 Aar gl.

Hun døde i barselseng.

Peder bliver kun 5 år gammel, han dør i 1795.

2. ægteskab

25. november 1790 blev enkemand Niels Jensen Houлинд og pigen **Anne Marie Sørensdatter Ballebye**, ægteviiede udi Tørring kirke, uden forudgaaende trolovelse, efter erholdt Konge Bevilling af dato 29. oktober. Texta Rom 15.13.

Brylluppet stod hos brudens fader Søren Ballebye.

Til Amtstue blev betalt vielsespenge 1 Rdl.

Tørring Heldum kirkebog, Skodborg herred, Ringkøbing amt.



Børn

Niels Jensen, Houлинд og Anne Marie Sørensdatters børn.

2. Paaske dag 1792 – mandag 9. april lod Niels Jensen Houлинд og hustru Anne Marie Sørensdatter deres hjemmedøbte datter fremstille i Graverens hus, Barnets navn **Anne Marie**.

Faddere

Jens Greiersen af Tørring,
Christen Norsgaard af Trans
Mads Jensen, ibid.
Greiers Sørensen Stigaard
Karen Jensdatter Houmaae
Mette Jensdatter af Trans bar barnet.

Samme dag blev moderen introduceret.

Dom 1 ma Advent 1793 – søndag den 1. december lod Niels Jensen Houлинд og hustru Anne Marie Sørensdatter deres datters hjemmedåb confirmere i Hove kirke. Barnets navn **Anne**.

Faddere

Niels Jørgensen Vester Houmaae
Brynth Jensen Vester Houmaae
Niels Greiersen Klinkbye
Greiers Sørensen Stigaard
Karen Brynthsdatter af Vester Houmaae
Kersten Christensdatter af Stigaard bar barnet

Samme dag blev og Moderen Intoduceret.

Den 9. april 1795, blev Niels Houлиндs søn **Peder** begravet, 5 Aar gammel, navn nævnes ikke, men det kan kun være **Peder**, født i 1. ægteskab.

1799, den 13. januar blev Niels Houлиндs tvillingesøn begravet, 3 uger gammel, hans navn var **Peder**.

1799, den 27. januar blev Niels Houлиндs anden tvillingesøn begravet, 5 uger gammel hans navn var **Søren**.

De to tvillinger er ikke indskrevet, som døbte i kirkebogen, dette udlægger jeg sådan, at de formentlig er hjemmedøbt, hvorefter de er døde, før de kunne blive fremstillet i kirken til konfirmation af dåben.

Folketælling 1801 – Hove, Houлинд

Niels Jensen, 49 år, gift, husbonde, Bodegaardbeboer

Anne Marie Sørensdatter, 32 år, gift, hans kone
Anne Marie Nielsdatter, 8 år, ugift, deres barn
Anne Nielsdatter, 7 år, ugift, deres barn
Stefan Christian Madsen, 24 år, ugift, tjenestekarl, National soldat

Bodil Else bliver født 14. maj 1804 og hjemmedøbt samme dag. Hun bliver fremstillet i Hove kirke den 17. juni.

Bodil Catrine Nielsen fra Stigaard bar barnet,

Faddere

Karen Jensdatter, Vulgo Møllen
Søren Stiegaard,
Jens Andersen, Houmaae,
Niels Nielsen, Øster Houmaae,
Niels Stoer.

Samme dag blev moderen introduceret.

Søren Nielsen – Ægtesøn af faderen Niels Houлинд og moderen Anne Marie Sørensdatter blev født Løverdagen 10 oktober 1806 og samme dag hjemmedøbt, dette barn døde fornød det kom i kirken, den 25 oktober og blev begravet den 2. november.

Søren Nielsen Houлинд, født den 6. juli 1808 på Houлинд, han bliver døbt 9. søndag efter Trinitatis – 14. august.

Faddere

Jens Christian Hvas i Lomborg
Jens Andersen Liløer
Niels Pedersen
Eskild Pedersen begge i Vinkel
Niels Stigaards kone Bodil Catrine
Gregers Engbergs kone Zidse Marie bar barnet.

1812, den 7. december blev **Anne Nielsdatter** Houлинд begravet 19 Aar gl.

Den 24. oktober 1830 holder Niels og Anne Marie bryllup for datteren **Bodil Else**. Hun bliver gift med **Jørgen Nielsen Houmaae**. For-

loverne var Gårdmand Niels Nielsen, Houmaae og Niels Jensen Houлинд.

Det har ikke været mig muligt at finde ud af, hvor datteren Anne Marie bliver af.

Folketælling 1834, Hove sogn

Houлинд gaard

Niels Jensen, 78 Aar, Gift, Gaardmand,
Anne Marie Sørensdatte, 66 Aar, Gift, hans
Hustru,

Søren Nielsen, 26 Aar, Ugift, deres søn,
Ane Marie Eskildsdatter, 10 Aar, Ugift, Ple-
jedatter i datters sted,
Christen Jensen, 28 Aar, Tjenstefolk,
Jens Gai Sørensen, 26 Aar, Tjenstefolk,
Else Christensdatter, 23 Aar, Tjenstefolk.

Død

Dødsfald meddelt skifteretten, aftægtsmand
Niels Houлинд død i Houe den 17. september
1844, anmeldt samme dag.

Skiftesag

Aar 1844 den 13. november, foreviste gård-
mand Søren Nielsen Houлинд af Houe i anled-
ning af hans fader Niels Jensens død, den under
24. november 1837 oprettede aftægtskontrakt,
hvorefter comparenten skal give forældrene
aftægt og bekoste deres begravelse, og beholde
deres efterladenskaber, som vederlag for begra-
velse. Comparenten forsikrer på tro og love og
under eds anbud, at den afdødes efterladenska-
ber ej kunne anses til højere værdi end 20 Rbd.
(Rigsbankdaler)

Ifølge heraf befatter skifteretten sig ikke med
boets behandling.

Skifteprotokol for Vandfuld herred 1837 – 46.

Rettelse til skitsen over hvordan familien kom
ind på Houлинд!

*Da jeg havde skrevet Annas forklaring af, er der
et par ting, som jeg har misforstået.*

Da det barnløse ægtepar dør, er de fæstebønder
under baroniet Ryssensten, der før hed Bøvling
slot.

Det er retten til at være fæstebønder, at Niels
Jensen Houлинд arver igennem sin første kone.

*Iflg. Anna, skulle det være en meget dygtig
mand, man gav denne arv, han er næsten udset
til at gifte sig med denne arving.*

*Men han har så på et tidspunkt overtaget Hou-
линд, efter Stavnsbåndets opløsning, jeg ved ikke
helt, hvornår, men han ender altså, som gård-
mand der.*

*Derudover har jeg i Karen, Anna og Pouls op-
tegnelser fundet en masse ting om Houлинд, som
I måske selv kan kæde sammen med det første.*

Det vil jeg nu nedskrive til jer.

Det første omhandler et Lensgrevskab år 1662,
for, hvad en fæstebonde skulle udføre.

Det næste er et skifte, der sker efter, at Niels
Jensen Houлинд er blevet enkemand, og har et
lille barn på ½ år.

Bemærk, det er dagen før han gifter sig igen!

Derudover vil jeg bemærke, at der i Hardsyssel
Årbog for 1938, 32. bind side 89, fortælles om
husmand Peder Jensen, Marieboel, Hove ved
Lemvig.

Hans deltagelse i 3-årskrigen, fra kampene ved
Frederiksstad 1850, ved Jens Gr. Pinholt.

Jeg tror desuden vi på en eller anden måde er i
familie med Pinholt.

Kirsten Pedersdatter fra Mullitsgaard og Jens
Larsen i Marieboel fik i 1821 en søn, Peder Jen-
sen, det skulle være ham. Iflg. Oplysninger fra
Anna, igennem, Erling Møller, Rønde.

*Følgende er en oversættelse, jeg har lånt af
Anna, der har oversat skrivelsen fra gammel*

dansk (gotisk), til det lidt nemmere og forståeligt dansk, jeg prøver, om jeg kan afskrive dette.

Det drejer sig om et skifte efter Niels Jensen Houlinds første kone, der døde i barselseng.

Skifte efter Anne Marie Simonsdatter, Niels Jensen Houlinds første hustru

Anno 1790, den 24. november, indfandt sig paa Baroniet Ryssenstens Gods, udi Houlind i Houe Sogn, høje herskabets vegne udi (S.T.) Hr. Forvalter Lanngs fraværelse, Friderich Thorning fra Ryssensten, hos fæstebonden sammesteds, Niels Jensen, med tiltagne 2^{de} vitterligheds Mænd, navnlig Peder Christensen af Marieboel, og Niels Graversen fra Klingbye, begge boesatte i Houe, for at foretage og fremme et lovligt Skifte, efter bemeldte Niels Jensens Hustru, Anne Marie Simonsdatter, og deres i ægteskab aulede Barn, Peder Nielsen, et halvt Aar gammel, paa hvis Vegne var tilstede, den afdøde Søster Mand, Søren Gregersen, Søndergaard, Ferring, der paatog sig Barnet Beste under Skiftet, at beopagte efter dets bestyrende?

Ved forretningen var og Enkemanden Niels Jensen Personlig tilstæde, hvilket blev begyndt og fremmet, som følger.

Derefter fremstod bemeldte Niels Jensen for Skifteretten, og med ærbødig begjæring udbad sig for Registrering og Vurdering forskaanet, hvorved skiftet vilde blive forlænget, og han destomere til bekostning udstørres. Og for dette at spare, med videre omstændigheder deraf flydende, i haab hans begjæring blev bevilget, erklærede bemeldte Niels Jensen, at i stand sætte hvad mangel saavel paa Bygninger, som sammes tilhørende lovbefalte Besetning, nu eller i fremtiden kunne være og blive, og saaledes i manglende Tilstæede ved udlæg i hans Boe forbandt sig, at Erstatte samme, naar høie Herskabet naadigst maatte behage at lade det undersøge.

Enkemanden Niels Jensen forbandt sig ligeledes, at betale den geld paa Boet maatte hæfte og

i den Henseende i alle deels ærklærede, at holde den høje Skifte forvalter frie uden ansvar, saavel nu, som i Tiiden. –

Og da Niels Jensen, af faderlig Kiærlighed til sit Barn, vilde allereneste tillægge den det hans afdøde Hustrus Efterladte Klæder, kunde beløbe sig til, men end, og efter hans Tilstand og over dertil ligge noget, så bad han, efter som han ikke paatvivlede, at Barnets udnævnte Formyndere derimod kunde have at erindre, at Klæderne maatte blive Vurderet og deres Værdie antegnet, hvilket skuedes og fandtes da som følger:

1 grøn og rød Mahlet fruer Kieste, med laas og Nøgle	2 rdl.	2 sk.
1 sort Barkans kiole (betyder næsten regntæt stof)	2 rdl.	2 mk.
1 Rød og blaa Silke kiole	5 rdl.	
1 blaa Silke Kaabe	3 rdl.	2 mk.
1 blaa barkans dito (berkans = Meget tæt vævet uldent stof)	2 rdl.	
1 Rød og grøn Silke Trøje	1 rdl.	
1 grøn barkans Trøje (Katuns = Lærred med påtrykt farve)	2 mk.	
1 grøn og hvid hiemgiort Trøje	3 mk.	
1 sort og hvid kartuns Trøje	4 mk.	
1 dito	2 mk.	
1 blaa Skakkes Trøje (muligvis gammelt udtryk for Hørstof)	2 mk.	
1 grøn ulden Damasks Livstøkke	4 mk.	
1 tauleret dito	2 mk.	
1 Rød dito stivet	3 mk.	
1 grøn og hvid Hiemgiort Skiørt	1 rdl. 4 mk.	
1 Rød og grøn sribet dito	1 rdl. 3 mk.	
1 dito	1 rdl.	
1 dito	5 mk.	
1 rød (? ulæselig) Skiørt	1 rdl. 4 mk.	
1 dito	1 rdl.	
1 dito hiemgiort	1 rdl. 5 mk.	
1 blaa Skakkes dito	1 rdl. 2 mk.	
1 Rød Sribet Calemantens Livstøk (Uld evt. blankt stift viksbehandlet)	1 mk. 8 sk.	
1 blaammet dito	1 mk.	

1 Rød brude Trøie	5 mk.	1 dito	2 mk.
1 dito	3 mk.	1 dito hiemgiort	1 mk.
1 vergariens dito	12 sk.	1 dito	1 mk.
1 Catuns forklæde	3 mk.	1 dito	1 mk.
1 Tauleret dito	3 mk.	1 dito	12 sk.
1 sort fløyels (måske "Copperulbisa")		2 stk. underbiind	1 rdl.
1 rdl. 5 mk.		2 de dito	1 rdl.
1 sort (Måske bør?) Barkans dito	2 mk.	1 par grøn hansker	5 sk.
1 sort Nakke	8 sk.	1 par hvid bomulds dito	8 sk.
1 Fløils Pandestøkke	3 mk.	1 par dito uld	8 sk.
1 Rød og grøn Silke Hue	2 mk. 8 sk.	1 par blaae Strømper	12 sk.
1 dito	2 mk.	2 par skoe	4 mk.
1 dito	1 mk.	1 par dito	2 mk.
1 guul dito	12 sk.	Der i alt udgiore Vurderings Summen	
1 grøn dito	12 sk.	51 rdl 4 mk. 6 sk.	
1 stribet med en strimel	6 sk.	Her forinden disse Registrerede Klæders Værdi,	
1 hvid kammerdugs hue	2 mk.	som med første han bad Auction maatte udbringes,	
1 hvid med sølvbaand	1 mk. 8 sk.	til yderst til Barnets Beste, tillagde Niels	
1 hvid dito	12 sk.	Jensen endnu 50 rdl., som hans afgangne Hu-	
1 blaa Silke med Perler	2 mk.	stru havde til gode hos Sognepræst Welærværdige	
1 hvid hue og par ermer	16 sk.	Hr. Aschenberg i Houe, og derfor forevistes	
1 brun Silkeklæde	5 mk.	Velbemeldte Hr. Aschenbergs egenhændig	
1 sort dito	2 mk. 8 sk.	underskrevne Obligation, af dato 9 ^{de} November	
1 Rød Bomulds Klæde	3 mk.	1788 til afgangne Anne Marie Simonsdatter.	
1 dito Rød	2 mk. 8 sk.	Formynder Søren Gregersen, som havde anført	
1 par hvide Ermer	6 sk.	Enkemandens anførte Tilbud, havde aldeles	
1 par dito	8 sk.	ikke paa sin umyndige Myndlings vegne heri-	
1 par (Nicheldugs ?) med kniplinger	1 mk. 8 sk.	mod det allermindste, at modvende, da det ikke	
1 par dito		var ham ubekindt, at han Myndling ved ordent-	
2 stk kniplingssnipper	1 mk.	lig Skifte, kunde blive tillagt meere i Moderens	
2 par dito	1 mk.	arv, som én gang dette, saa antog han samme,	
2 par dito	12 sk.	og fandte sig vel der ved fornøjede, og til den	
2 par dito	1 mk. 8 sk.	ende saaledes Skiftet, uden flere opsættelser i	
2 Tan dito	8 sk.	Dag sluttet, dog tillagde han, imod Barnet nyder	
2 par og 1 hue	4 sk.	fornøden opdragelse, og bliver Confirmationen	
2de par dito	12 sk.	antagen, hvilket Enkemanden forbandt sig til, at	
4 stk kniplingssnipper	2 mk.	efterkomme, og hvorfor han selv hæver Rente-	
2 stk sort dito	8 sk.	penge indtil Barnet Peder Nielsen, opnaar hans	
2 stk dito	11 sk.	16 ^{de} aar, fra hvilken Tid det nyder samme.	
1 kammerdugskrave med kniplinger	2 mk. 8 sk.	Endvidere for denne Capital til sikkerhed for	
2 sort dito	1 mk.	Høie Herskabet, som forbandt Niels Jensen sig,	
2de Sæt Hals Perler	10 sk.	at anskaffe behørig Pandte forskrivning.	
1 hvid kramforklæde	2 mk.		

Skifteretten paaraabte, om nogen vare tilstæde, som ved Skiftet formente, at have noget at for-dre, eller paa anden Maade at erindre, – men ingen meldte sig, altsaa imod Niels Jensens Løfters evig og gudelige Holdelse, blev det-te Skifte under forbeholdenhed, at betale hans bekostning med første, saaledes i ald Evighed Sluttet og tilfuldebragt. Som herved med Ved-kommendes Hænder underskriver bekræftes.

Datum

Udi ST. hr. forvalter Lanngs fraværelse
Thorning
Enkemanden
Som vitterligheds og Vurderingsmænd
Niels Jensen Houлинд
underskrevne

Som Formynder

Peder Christensen, Marieboel
Søren Gregersøn Niels Graversen Klingbye

(Afskrift af: Ryssensten godsarkiv, Skifteproto-kol 1775 – 1801, G 414 – 2- fol. 228 f)

Houлинд

Folketælling 1787 i Houe sogn

(Det barnløse ægtepar i skemaet over Houлинд)

Peder Chrestensen, hosbonde, 69 år, gift 1. gang, bonde og gårdboer,
Anne Chrestensdatter, hans kone 79 år, gift 2. gang.

Tjenestefolk

Jens Pedersen, 33 år,
Chresten Chrestensen, 20 år,
Anne Marie Simonsdatter, 24 år, (som er Niels Jensen Houлиндs første hustru)
Maren Jensdatter, 38 år.
Simon Clemmensen, 11 år,
alle er ugifte.

1788, d. 19. nov. blev Peder Houлинд begravet, 70 år gl.

1791, 16. apr. blev Anne Chrestensenndatter Houлинд begravet, 82 år gl.



Sådan er familien Houлинд opstået, Jeg syntes, det er spændende, at ringen om Houлинд igen er sluttet, fra to sider, selv om det er Niels Jensen Houлинд, der gifter sig ind i gården, ved sit første ægteskab, med Houлиндmandens broderdatter. Hans anden hustru er Houлиндkonens søsters efterkommer, der bliver gift med ham, og sammen fortsætter de på Houлинд, her er det dog en generation længer ude.

Anna Thestrup har forsket og fundet ud af alt dette.

Hove sogn

I år 1744 nævnes kun en selvejergaard, nemlig Christen Pedersen, ”Stigaard”. Han svarer derfor formueskat af de ”egenhændig” angiven 455 RD med 2- eller 9 ? Dr. i kopskat, + 3 , 48 sk. for sine folk. Desuden findes der 6 der ejer en del af deres gård, nemlig 2 i Vester Houmaae, og 2 i Reuhale, og 2 med betegnelsen Kierkebye.

De ligger til baroniet Ryssensten ,

Desuden sættes præsten og haandværkerne i skat.

(Iflg. Hardsyssel Aarvog 1938, bind 32, er ”Kopskat” udledt af det tyske Kopf = Hoveder, eller personer (over 12 år.)

I Hardsyssel Aarvog for 1911, bind nr. 5. er der en optegnelse over, hvad de forskellige skulle give i form af æg til præsten, også iflg. Pinholt.

Men det er for omfattende for mig, at skrive det af, dog vil jeg her bemærke at, Jens Larsen Klinkby, har leveret 4 snese,

Bøgerne kan lånes på biblioteket!

Houlind

Mellem 1688 og 1691 udfærdigedes Christian V’s matrikel

Nr. 1821, Houe sogn

Gammel matr. Ny matr.

Hartkorn Hartkorn

Proprietarius

Tønder – Skæppe – Fjerdingskar – Album

Ryssensten Anders Christensen Houlind

5 – 6 – 3 – 8 – 2 – 2 –

Der nævnes 48 gårde i sognet, 8 har større tilliggende, målt i tønder hartkorn, resten har mindre.

Ryssensten stod som ejer af de fleste, Houdam var ryttergods, resten ejes af Rammegaard, Kirken, Nørre Vosborg og privati.

Af Houe læg, gives 2 beekør (kreaturer), sat lig 6 td. Hartkorn i gammel og intet nyt matr.

Chr. V’s matr. ca. 1690 – nr. 1821, Bøvling Amt. Rigsarkivet.

Lensgrevskab, År 1662.

Christen Andersen paa Houlind

3 tdr. byg
3 grot leding
3 skp. Stub byg

5½ tdr. 2 skp. 2¼ alb. 1 pund 6 q¹⁾ smør
1 svin
1 får
15 heste

Tallene til venstre er tilliggende i tønder hartkorn, til højre er den afgift, der skal ydes i naturalier, og penge årligt. Grot er en mønt.

De nævnte heste er formentlig arbejde, der skal ydes, nemlig 1 hest, eller et spand heste med vogn, og 1 karl i 15 dage årligt.

Regnskab for 1661 nævnte de samme afgifter, men tilliggende anderledes nemlig: 5½ tdr. 2½ skp. ½ alb.

I 1662 var 4 gårde på henholdsvis 6, 7, 8½ og 9½ tdr. hartkorn i Houe sogn.

Til sammenligning, kan nævnes Houmaae, der havde 6 tdr. og 3 skp. Og ydede 2 td. Byg, 4 grot leding, 4 skp. Stubbyg, 2 pund smør, 1 svin, 1 får, 1 lam og 6 heste.

Lensgrevskabet Bøvling slots ladegaards og underliggende Bondegodsers jordbog, 1662. Vandfuld Herred, Houe sogn.

1) q = quint = kvint = 5 gram.

85 Anne Marie Sørensdatter

1768 den 6. november fødte Søren Gregersens hustru Bodil Simonsdatter af Balleby, en datter, som for svagheds skyld blev hjemmedøbt den 8. episo (november) af Hr. Urban Schauboe fra Houe, og kaldet: **Anne Marie**, følgende Dom. 24. søndag efter Trinitatis – 13. november – blev bemeldte barns dåb konfirmeret i Tørring kirke. Bæremoderen var Anna Marie Peders Houlinds hustru af Houe.

Faddere

Bemeldte Peder Houлинд,
Christen Simonsen og
Hustru Gertrud Gregersdatter af Hou-
maae,
Christen Gotfredsen
Og hustru af Balleby.

Død

Død 29. januar 1858, begravet 5. februar 1858, aftægtekone i Houлинд, enke efter Niels Jensen, datter af Søren Gregersen. Hun var 89¼ Aar gammel. Hove sogn, Ringkøbing amt.

86 Jens Larsen Klinkby

Blev født ca. 1764. Hvis han er født i Hove, kan oplysningerne ikke findes. Kirkebogen er kun delvis bevaret, den er revet i stykker og dele af siderne mangler. Klinkby ligger i Hove sogn, Vandfuld herred, Ringkøbing amt.

Bryllup

Viet den 6. januar 1816 i Lomborg kirke, Ringkøbing amt.

Enkemand Jens Larsen Klinkby, gårdmand, i Hove 48 år gl. og pigen Kirsten Pedersdatter af gården Mullisgaard, Lomborg sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt.

Børn

Af første ægteskab fik han en søn den 23 august 1808 og hjemmedøbt samme dag, han fik navnet **Lars Christian Larsen**. Han blev frembåret i Hove kirke den 16 søndag efter Trinitatis. (2. oktober).

Forældrene var Sognefoged Jens Larsen Klinkby og moderen **Christiane Nielsdatter**.

Faddere

Jens Roerdal Klinkby
Chresten Roerdal Engberg
Niels Klinkby
Lauritz Christian Nielsen ibid.
Karen Nielsdatter
Maren Andreasdatter
Jens Roerdals kone Kirsten bar barnet.

Samme dag blev moderen introduceret.

8. august 1813 mister Jens Larsen Klinkby en lille søn, som får navnet **Jens** den 30. april, han kun bliver 3 måneder gammel.

Maj 1815 begravnes Jens Larsens Hustru i Klingby. Det er formentlig Christiane Nielsdatter.

Det næste barn bliver en datter, hun bliver født den 27. september 1816 i Øster Klinkby, Hove sogn, hjemmedøbt 27. september 1816 i Kirken 22. søndag efter Trinitatis. (10. november) og får navnet **Christiane**.

Forældre: Gaardmand Jens Larsen Klinkby og Hustru Kirsten Pedersdatter.

Faddere

Maren Jensdatter Klinkby,
Pigen Margrethe Thomasdatter Yde,
Gaardmand Andr. Klinkby,
Ungkarl Niels Jensen Klinkby,
Niels Thorsen Yde (måske Niels Thomsen)

Næste barn bliver en søn, han bliver født den 19. juni 1821 og bliver hjemmedøbt den 19. juni. Han får navnet **Peder Jensen**. Han bliver frembåret i Hove kirke den 5. august.

Forældrene var Gaardmand Jens Larsen og hustru Kjerstine Pedersdatter

Faddere

Jens Larsen Møllers kone Birgitte
Maren Elisabeth Christensdatter
Jens Nielsen Refskovs kone Anna Marie
Jensdatter
Gaardmand Jens Chodborg (Skodborg)
Jens Nielsen Refskov
Poul Jensen.

Folketælling 1834, Hove sogn

Mariboel

Jens Larsen, 76, Gift, Gaardmand
Kjerstine Pedersdatter, 52, Gift, hans Kone
Lars Christian Jensen, 26, Ugift, deres Barn
Peder Jensen, 13, Ugift, deres Barn
Christiane Jensdatter, 18, Ugift, deres Barn
Ane Kirstine Poulsdatter, 6, Ugift, Pleiedatter

Død

Død den 27. marts 1836, begravet 4. april 1836,
var gift - 2 gange, var født i Thy, gårdmand i
Marieboel, 72 år gl.

87 Kirsten Pedersdatter

Dom Miseric. (Misericodia – 2. søndag efter Påske – 4. maj 1783) blev Peder Mullitsgaard og hustru Maren Thoersdatter datters daab confirmeret efter at samme den 18nd marts 1783 forhen ere hjemmedøbt og kaldet **Kirsten**, Lomborg sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt.

Baaret af Mads Østerkjellers hustru Margrethe Bensaard fulgte med.

Faddere

Mads Østerkiellers
Michels Bensaard
Peder Bensaard.

Samme dag blev konen introduceret.

Bryllup

Gift første gang 1816 med Jens Larsen Klinkby.

Gift anden gang med tjenestekarl Peder Christiansen, Nissum, i Ferring.

Folketælling 1787, Lomborg sogn

Mullitsgaard

Peder Jensen, 62, Gift, Hosbond, Bonde og Gaardbeoer

Maren Thomasdatter, 30, Gift, Hans Hustru

Kirsten Pedersdatter, 4, Ugift, Deres Barn

Jens Pedersen, 3, Ugift, Deres Barn

Peder Christensen, 50, Ugift, Tieneste Folk

Karen Jensdatter, 30, Ugift, Tieneste Folk

Folketælling 1840, Hove sogn

Marieboel

Peder Christiansen, 38, Gift, Gaardmand
Kirstine Pedersdatter, 58, Gift, hans Kone

Peder Jensen, 19, Ugift, hendes Barn

Karen Marie Jensdatter, 22, Ugift, hendes Barn

Folketælling 1845, Hove sogn

Peder Christiansen, 43, Gift, Gaardmand, Lemvig

Kirsten Pedersen, 64, Gift, hans kone, Lomborg sogn, Ringkjøbing amt

Mariane Christensen, 36, Ugift, Tjenestepige, Hygum sogn, Ringkjøbing amt.

Folketælling 1850, Hove sogn

Marieboel – en gaard

Peder Christiansen, 48 Aar, f. i Lemvig (somme tider kaldet Peder Nissum Marieboel).

Kirsten Pedersdatter, 68 Aar, f. i Lomborg sogn.

Karen Jensdatter, 24 Aar.

Dette er altså Kirsten Pedersdatters andet ægteskab.

De resternde, som findes på stamtavlerne, har jeg ikke nogle notater om, stamtavlen er afskrevet efter Poul Thestrup.

Død

Kirsten dør den 25. november 1851, hun bliver begravet den 4. december på Hove kirkegaard.

Dom. Miseric. Søn Peder Mullitsgaards og
hustru Maren Thoersdatters datters daab
confirmeret, efter at samme den 18^{de} marts
forhen ere hjemmedøbt og kaldet Kirsten.
Baaret af Mads Østerkiellers hustru
Margrethe Bensaard fulgte med.
Faddere Mads Østerkiellers, Michels
Bensaard og Peder Bensaard.
Samme dag blev konen introduceret.

Gårdmand Peder Christiansen af Mariboels hustru, født i Mullersgård i Lomborg, Fader Peder Jensen

88 Anders Laursen

Født ca. 1760. Men jeg ved ikke, hvor han er født, i Gammelstrup døbes der en dreng, som bliver døbt med navnet Anders den 15. februar 1758, faderen hedder Laust Hansen, men i kirkebogen er der noteret, at han dør i 1778.

Den anden, der hedder Anders, bliver døbt den 4. marts 1759, faderen hedder Christen Andersen og i kirkebogen er noteret, at Anders er død samme år.

Bryllup

Anders bliver gift med Kjerstine Jensdatter, men hvor brylluppet finder sted, ved jeg ikke, de er ikke gift i Gammelstrup mellem 1800 og 1808, i 1808 får de sønnen Jens Andersen. På det tidspunkt er de gift.

Børn

Ingen andre børn i perioden 1801 - 1808.

Den 25. september 1808 (15. søndag efter Trinitatis) havde Anders Lausen i Gammelstrup sogn en søn, hjemmedøbt den 8. august og kaldet **Jens** til dåbens konfirmation.

Faddere

Ole Bachs hustru
Christen Nørgaard
Thomas Nergaard
Peder Laursen
Christen Thorsøe

Har heller ikke fundet andre børn mellem 1808 og 1817 i Gammelstrup sogn.

Levned

Anders var Boelsmand. I gamle dage graduerede man landbrugsejendomme efter, hvor meget, der kunne dyrkes på ejendommen. Den mindste enhed var et Husmandssted. På det tidspunkt, hvor Anders levede, var husmandssteder så små,

at en familie ikke kunne leve af dét, der kunne dyrkes på ejendommen. For at få dagen og vejen til at fungere, måtte husmanden tage arbejde som daglejer (landarbejder), eller ernærer sig ved fiskeri eller et håndværk, det kunne f.eks. være som smed eller snedker. Et husmandssted var på højest 15 tønder land og kastede højest 1 tønde hartkorn af sig.

Den næste størrelse ejendom var et Boelsted, altså ejet af en Boelsmand, det var på mindst 15 tønder land og kasted mellem 1 og 2 tønder hartkorn af sig. På en boelsejendom var hele familien fuldtidsbeskæftiget med arbejde på gården. De 15 tønder land var minimums størrelsen. Man sagde, at et boelsted skulle kunne drives med plov, ofte var de på 50 til 60 tønder land.

Hvis ejendommen var større end det, blev ejeren betegnet som Gårdmænd.

Hartkorn betyder egentlig ”hårdt korn”, dvs. brødkorn (rug og byg), tidligere brugte man at måle værdien af en ejendom, som en kombination af jordens ydeevne og jorden areal. Selv om hartkorn måles i tønder, har det intet at gøre med tønder land. Tønder land er en arealbeskrivelse, mens tønder hartkorn var en beskrivelse af, hvor meget der kunne dyrkes på arealet.

Død

Anders dør den 21. november 1825 i Gammelstrup sogn, Viborg amt. Han bliver begravet den 27. november på Gammelstrup kirkegaard. Han er 65 år og Boelsmand på Gammelstrup Mark.

89 Kirstine Jensdatter

Kender intet til hende.

Det er vigtigt at huske på, at det er meget svært at finde oplysninger om kvinder, når man går tilbage i tiden. Kvinder var intet, de var blot dem, der skulle føde børn og sørge for, at familien fik mad på bordet. Hvis manden ellers kunne tjene til det daglige brød.

90 Niels Christiansen

blev født og hjemmedøbt den 20. marts 1790 og fremstillet i kirken 3. søndag efter påske, den 23. april 1790, Laanum, Smollerup sogn, Viborg amt.

Forældrene var Christian Pallesen og Kirsten Andersen af Laanum.

Faddere

Christen Daugbjerg
Anders Møller
Laust Pedersens pige Ingeborre bar barnet

Bryllup

Den 29. oktober 1812, sammenviet, Niels Christiansen i Morbjerggaard (ungkarl) og Kirsten Madsdatter af Rørgaardsdal, Smollerup sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Forlovere var Anders Nielsen af Feldingbjerg og Kresten Daugbjerg i Sjørup.

Børn

Den 20. august 1813 får de en søn, som får navnet **Christian Nielsen**, han blev dødt 17^{de} Søndag efter Trinitatis – 10. oktober i Smollerup kirke, Fjends herred, Viborg amt.

Forældrene står som Gaardmand Niels Christiansen og Hustru Kirsten Madsdatter i Morberggaard

Laurs Pedersens Enke i Smollerup bar barnet

Faddere

Christen Holmgaard
Thomas Andersen
Visti Nielsen
Peder Jensen Hustru alle af Laanum

2. juledag 1813 er Niels og Kirsten til barnedåb i byen hos Niels Pedersen og hans kone Maren Madsdatter på Smollerup Mark, de har fået en søn, som får navnet **Ebbe Peder Nielsen**. Det

er Niels Christiansens Hustru (Kirsten) i Maarbjerggaard, der bære barnet til dåben. Drengen bliver ikke ret gammel, han dør 30. januar 1814 – i en alder af 2 måneder og 3 uger.

4 december 1814 bliver der født en ny **Ebbe Peder Nielsen**, men denne gang er Kirsten og Niels ikke faddere. Det søgerlige er, at denne dreng også dør 12. april 1817, kun 2 år, 4 måneder og 8 dage gammel.

Den 27. november 1814 får Kirsten og Niels en søn, som får navnet **Mads Nielsen**. Han bliver døbt 2. juledag 1814 – 26. december.

Jens Madsen hustru i Smollerup bar barnet

Faddere

Christen Holmgaard
Visti Nielsen
Thomas Andersen
Christen Holmgaards datter alle af Laanum

Den 17. februar 1815 mister Kirsten og Niels deres søn **Mads**, han dør kun 2 måneder og 3 uger gammel. Han bliver begravet 3. søndag i Fasten – 26. februar.

Den 27. december 1815 nedkommer Kirsten en datter, som får navnet **Kirsten Nielsdatter**.

Niels Pedersens hustru i Smollerup bar barnet (Maren Madsdatter – Hennings gæst Kirstens søster.)

Faddere

Christen Dauberg i Siørup
Peder Bover
Kield Christensen
Christen Holmgaard alle af Laanum

Den 8. maj 1817 nedkommer Kirsten igen denne gang med en søn, som får navnet **Mads Nielsen**. Han bliver døbt 3. søndag i Trinitatis – 22. juni.

Niels Laursens hustru i Troelstrup bar barnet

Faddere

Peder Bover
Kield Christensen
Thomas Andersen og
Hustru (Maren Knudsdatter) alle i Laanum

Den 21. maj 1820 nedkommer Kirsten igen denne gang med en datter, som får navnet **Bodil Marie Nielsdatter**. Hun bliver døbt den 6. søndag efter Trinitatis – 9. juli.

Faddere

Niels Laursens hustru i Troelstrup
Jens Damgaard i Laanum
Mads Andersen
Niels Pedersen og
Hustru alle i Smollerup

Den 6. december 1823 nedkommer Kirsten igen denne gang er det med en søn, som får navnet **Anders Nielsen**. Han bliver døbt Septuagesima Søndag – 2. søndag før fastelavn – 26. januar.

Anders Morbergs Steddatter Johanne i Staaholm bar barnet

Faddere

Jens Madsen og
Hustru (måske Anne Sørendatter)
Laurs Plougmand og
Hustru alle af Smollerup

Den 9. februar 1826 nedkommer Kirsten igen denne gang med en datter, hun får navnet **Karen Marie Nielsdatter**.

Faderen er Niels Christiansen og hustru Bodil Jensdatter i Laanum. (Fejl i kirkebogen moderen er Kirsten Madsdatter).

Niels Mikkelsens datter Anne i Stevnstrup bar barnet

Faddere

Peder Christiansen

Jeppe Andersen
Veste Holmgaard alle af Laanum.

Den 25. april 1828 nedkommer Kirsten igen, denne gang med en søn, som får navnet **Jens Nielsen**. Han bliver døbt 10. søndag efter Trinitatis.

Mads Thomsens hustru i Sjørup bar barnet

Faddere

Peder Christiansen
Jens Christian Andersen
Visti Holmgaard
Jens Damgaard og
Hustru alle af Laanum

Den 10. marts 1830 nedkommer Kirsten igen med en datter, hun får navnet **Anne Dorthe Nielsdatter**. Hun bliver døbt Midtfaste søndag.

Jeppe Andersens hustru i Laanum bar barnet

Faddere

Christen Holmgaard
Jens Damgaard og
Hustru alle af Laanum

Levned

Nogenlunde samtidig med at Niels bliver gift, skal han også til at overtage den fædrene gård.

Skøde- og panteprotokol

Fra Fjends-Nørrelyng herreds skøde og panteprotokol 1806 – 1813, B 44 nr. 1006. 1812. Fol 467.

Bemeldte 14. juli læst en Delingsforretning, mellem Anders Nielsen og Niels Christiansen af Maarbjerregaard, hvorved denne sidste er givet Ejendomsret til Maarbjerregaard i Smollerup sogn, dateret den 20. juni dette år, sålydende nr. 13 – 6 rigsdaler og 72 skilling (betales med ½ Del til hver)

Vi underskrevne Anders Nielsen og Niels Christiansen af Maarbjerggaard i Smøllerup sogn, Fjends herred, Viborg amt, som ere eneste Arvinger, efter vores i dette Aar, ved døden afgangne Moder Kiersten Andersdatter, vi have oprettet denne kontrakt med hinanden og tillige ved Raad af min, Niels Christiansens bisidder Kurator Palle Pedersen i Østerbørsting, følgende:

Delingsforretning

1. Jeg **Anders Nielsen**, som har opnaaet myndig alder, afstaar herved aldeles min Ret til Maarbjerggaard med Hartkorn 2 Tønder, 5 Skæpper, 1 Fjerdingkar, 1 5/8 Album, beliggende på Laanum Mark, som fra samme Dato af skal tilhøre min halvbroder Niels Christiansen og hans Arvinger, tillige med besætning, Inventarium, Indbo og udbo, alt Saaledes som det i Gaarden forefindes og have tilhørt min afdøde Moder.

Det bemærkes, at min fader Niels Christiansen er tilskødet bemeldte Gaards Ejendomme i 2^{de} Dele, nemlig af Jens Jensen i Wittrup 1 Tønder Hartkorn og af Rosberggards forrige Ejer Agerholm, det øvrige.

2. Jeg Niels Christiansen, med kurator, forpligter mig til at udbetale Anders Nielsen 1.200 rd. skriver Tolv Hundrede Rigsdaler, dels strax, og dels længere hen i Tiden, naar han forlanger saadant, og imidlertid give ham Sikkerhed derfor ved Panteobligation med 1^{ste} Prioritet i Gaarden. – Dette Dokument der saaledes frivillig er oprettet, bekræftes med vore og 2^{de} Vitterligheds Vidners Underskrift og Forseglinger.

Maarbjerggaard den 20^{de} Juni 1812.

Ander Nielsen Niels Christiansen
(laksegl) (laksegl)

Palle Pedersen, som Kurator
(laksegl)

Til Vitterlighed underskriver og forseglar,

P. Christensen Niels Laursen
(laksegl) (laksegl)

I anledning af dette Skødes Oprettelse er under 12 Juli 1812 betalt Districtets Fattigkasse 2 Mark, som herved tiltroes Præsten.

(underskrevet) Friis
(laksegl)

Det følgende er handler om salg af Maarbjerggaard og om en aftægtskontrakt. Materialet er modtaget fra Anna Thestrup.

Skøde

18. december 1849

Jeg underskrevne Niels Christiansen, Selvejer af Maarbjerggaard, gjør vitterligt, at have solgt, ligesom, jeg herved sælger skjøder og aldeles afhænder fra mig selv og mine øvrige Arvinger. Parcellen nr. 2 af Maarbjerggaards jorder, saaledes, som samme, ved kongelig Landinspektør Erichsen er, ifølge kongelige Rentekammer, Approbation af 12. december 1848, allernådigst tilladt bestaaende af Hartkorn Ager og Eng 6 Skæpper 1 Fjerdingkar 2¾ Album af foranmeldte Maarbjerggaards jorder beliggende paa Laanum Byes Mark i Smøllerup Sogns, Fjends Herred, under Viborg Amt, med det samme Hartkorns Anpart tilhørende Kirke – Korn- og Quægtiende, for deri Kapital 200 Rd., siger to hundrede Riggsbankdaler Sedler, til min Søn Mads Nielsen, her af bemeldte Maarbjerggaard. Og da bemeldte min søn **Mads Nielsen**, nu allerede har betalt og fyldestgjort mig ovennævnte Kapital 200 Rd. saa frasiger jeg mig herved al videre Ret og Rettighed til, at have udi mig bemelte Ejendom, for mig, eller øvrige Arvinger, men sammen i Et og Alt med sine Herligheder og Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, skal tilhøre Kjøberen, og hans Arvinger, som et frit og frelst Ejendom, fri for al Tiltale i alle Omraader. – Alt ligesom, jeg det selv ved Adkomst af 20. Juni 1812, læst 14. Juli samme Aar. Fol. 467 og 20. Juni 1813, ej læst, selv har været ejende

uden Undtagelse, i nogen nævnlig Maade. Og kan dette mit udgivne Skjøde læst og protokol-leres uden mig, derom at værle. Det bekræftes herved med min haandskrift i Overværelse af 2^{de} Witterlighedsvidner.

Maarbjerggaard, den 3. december 1848,
Niels Christiansen

Til Vitterlighed:

Anders Nielsen Visti Holmgaard af Staaholm

Da det kongelige Rentekammer, under 12. Februar 1848 har tilmeldt, mig, at Samme har tilladt Udstykning af Niels Christiansen Gaards Jorder Maarbjerggaard, kaldet i Smollerup Sogn, saaledes, at Mads Nielsen, til Bebyggelse overdrages Parcellen nr. 2. med Hartkorn 6 Skp. 1 Fdk. 2 $\frac{3}{4}$ Alb. og gammel skat 6 Mark 18 s, saa kan dette skjøde til Tings læses.

Viborg Stiftamt 14. December 1849.
Bretton.

Læst ved Fjends - Nørlyngs Herreders Ret den 18. December 1849 op prot. fol. 368.

Det befalede kort over Ejendommen, samt Attest, om at ingen Kjøbekontrakt har været oprettet, skreven paa anordnet stemplet Papir, forevist Anm. På ubemeldte Tiende har sælgeren ingen tinglæst tilkomst.

Borgen.

§ 64 af 73 samt 76 – 2 – 15, 77 – – 15.

156 – 2 – 9 $\frac{1}{2}$ p (T I s M9)

3 – 4 – 7 ed. to Rbd.s fire Mark syv Skill. Sølv.

----- o -----

Folketælling 1850 i Smollerup sogn

En gård, Maarbjerggaard

Niels Christiansen, 60 år, gift, født her i sognet, gaardmand og husfader

Kjesten Madsdatter, 59 år, gift, født her i sognet, hans kone

Jens Nielsen, 22 år, ugift, født her i sognet, deres barn

Ane Dorthea Nielsdatter, 20 år, ugift, født her i sognet, deres barn

Bodil Marie Nielsdatter, 29 år, gift, født her i sognet, deres barn

Peder Pedersen, 27 år, gift, født i Feldingbjerg sogn, Viborg amt, deres svigersøn

Mette Kjerstine Pedersdatter, 1 år, født her i sognet, deres datter.

Død

Niels Christiansen døde den 9. maj 1850 og blev begravet 17. maj 1850, gårdmand og ejer af Morbjerggaard i Laanum. Alder 60 år. Død af Vattersot. (sygelig tilstand hos mennesker og dyr, fremkaldt ved udsivning af blodets vandige bestanddele til og ophobning i vævene eller legemets hulheder.)

Nogle gange staves Maarbjerggaard med o og andre gange med aa, i denne bog har jeg hovedsagelig benyttet navnene som de står i de oprindelige dokumenter, i disse dokumenter står navnet forskelligt og derfor også her.

91 Kierstine Madsdatter

Blev født den 2. juni 1791 i Smollerup sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Forældrene var Mads Andersen i Smollerup, moderen er ikke nævnt i kirkebogen.

Faddere

Anders Madsen
Christen Søes
Christen Jerriksens
Jens Sørensen af Smollerup
Jens Pallesens kone af Børsting bar barnet

Bryllup

Bliver gift den 29. oktober 1812 med **Niels Christiansen** fra Maarbjerggaard.

Dødsfald i familien

Den 9 maj 1850 bliver Kirsten enke, idet Niels dør af Vatersot.

Efter begravelsen går hjulene i gang. Hvordan skal der gøres op i boet efter Niels. Det er på dette tidspunkt herredet, som er skifteforvaltning.

Det næste, der er fundet frem er en afgørelse, hvor Kirsten har ansøgt om at få lov til at sidde i uskiftet bo.

8. Novbr. 1853

Bevilling

Efter indkomne Ansøgning, tillades det herved, Medhold af Forordningen af 21. Mai 1845 § 18, at afdøde Gaardmand Niels Christiansens Enke Kjersten Madsdatter af Laanum maa, saalænge hun i Enkestand forbliver, hensidde i uskiftet Bo efter hendes forannævnte afdøde Mand. Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig Efterretning, og videre bekjæntgjørelse for Vedkommende.

Viborg Stiftamt, den 12. August 1850.
Bretton.

Til Herr Cancilliraad Herredsfoged Borgen.

Enkekone Kirsten Madsdatter af Laanum har betalt (noget ulæseligt) efter hendes afdøde Mand Niels Christiansen af Maarbjerggaard til

Skifteforvaltningen	6 Rbd.
Skifteskriveren	2 ”.
Justitsvæsnets Fond	$\frac{1}{2} - 3 - 10$ s
	9 Rbd 3 mk 10 sk.

Fjends – Nørlyng Herreders Contoir den 3. december 1850.

Sommer

? ? ? Denne Tilladelse tinglyses som Adkomst for mig paa min afdøde Mand tilhørende Hovedgaard af Maarbjerggaard, hvis tilbageværende Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 2 Fdr. 2½ Alb. med gl. skat 12 Mk 4 s samt Kirke- Korn og Quægtiende, hvorpaa hans Skjøde er tinglæst 14. Juli 1812 (Fol 467) Maarbjerggaard den 27. Oktober 1853. Kirsten Madsdatter (med ført pen)

Læst ved Fjends – Nørlyng Herreders Ret, den 8. November 1853 i den begjærte henseende og derefter protocollieret Fol. 291.

Schumacher.

Attest

1. Afdøde Niels Christiansens Skjøde paa Maarbjerggaard er læst 1812 (Fol. 467)
2. Han har ved Skjøde, læst 18. December 1849 (Fol. 368) derfra afhændet en Parcel, af Hartkorn 6 Skp. 1 Fdr. 2¾ Alb. med Kirke- Korn og Quægtiende.
3. Paa bemældte Tiendepart af Gaardens hele Hartkorn, har den afdøde ingen tinglæst Adkomst.

Schumacher.

Gebyr § § 65, 73, 76 - 2 - 4 - 11 / § 156 - 345 / § 77 - 15 / - 3 - 2 p 15 / d: Tod Rbdr. 2 p 15 / Schumacher.

(Tilføjelse fra Ellen, jeg har svært ved, at forstå denne "Skomager" og hans "tal", det må vist være, hvad vi i dag vil kalde, "Skomagerbogholderi", det er måske der ordet er opstået.) Ellen Livbjerg. (Videre til næste Skjøde).

Ellen har tilsyneladende ikke gennemskuet, at Schumacher var et navn.

Skjøde

No 5. R 1853. Jeg underskrevne Kirsten Madsdatter, Enke efter Gaardmand Niels Christiansen af Maarbjerggard, Smollerup Sogn, sælger Skjøder og herved til min søn Jens Nielsen, aldeles afhænder og overdrager Hovedparcellen Matr. nr. 1, af min Gaard, som foregaaende af det kongelige Rentekammer den 12. Febr. 1848, approberende Udstykning, nu har gl. Skat 12 Mrk. 12 s og ny Hartkorn 1 Td. 4 Skp. 2 Fr. 2½ Alb. med Kirke- Korn og Quægtiende Besætning, Indbo og Udbo og med Forpligtelse for kjæberen og Gaardens efterkommende Eiere punctlig, at opfylde den af ham til mig dags dato udsatte aftægtscontract.

Og da jeg for Kjøbesummen 400 Rbdr. er fyldestgjort, saa skal ovennævnte Gaard med Tiende Anpart, Besætning, Ind og Udbo, tilhøre min søn Jens Nielsen, med fuldkommen og uigjenkaldelig Ejendomsret, fri for hver mands Tiltale og saaledes som Ejendommen hjemles min afdøde Mand, efter hvem jeg ved Amtets Tilladelse hensidder i uskiftet Bo, ved tinglæst Adkomstbrev.

Under min Lauværges Underskrifter vidnefast. Skrevet i Viborg den 28. Oktober 1853.

Kirsten Madsdatter.
Søns Lauværges Mads Nielsen.

Til vitterlighed
Rønsholdt. Thøgersen.

Da rentekammeret under 12. Februar 1848 har approberet Udstykning af Niels Christiansens Gaards Jorder, "Maarbjerg" kaldet i Smollerup Sogn, saaledes at den tilbageblivende Hoved-

parcel beholder af Hartkorn 1 Td. 4 skp. 2 Fdr. 2½ Alb. og gammelskat 12 Rbdr. 14 Mrk. - s. saa vides fra Amtets Side intet til Hinder for dette Skjødes Tinglæsnings.

Viborg Stiftamt, den 31. Oktober 1853.

Bretton.

Indtil 1ste April 1853 er Skatterne betalt.

Viborg Amtstue den 10. november 1853. Thorsen.

Læst ved Friends - Nørlyng Herreders Ret den 8. November 1853 og derefter protocolleret Folio 292.

Udstykningskortet over Hoverparcel Jorden optaget 1837 (?) forevist.

Schumacher.

Attest: Sælgerindens Adkomst er læst dags dato under nr. 20 med Paategning om Mangel af ældre Hjæmmel forsaavidt Tiendeanpart angaar.

Schumacher.

Gebyr § 64. 73. 76 - 3 - 6 s 7 / § 156 - 4 s 11 / § 77 - 15 / - 4 - 5 s 1½ pl.

Afgift ogsaa af Aftægtsbrev 3: Rbdr. 7 Mk. 5 s. 1/c: Syv Rbdr. Fem Mark og Een Skilling.

Schumacher.

Nr. 5 (2) 185 3die klasse § 217. At der angående Salget af Maarbjerggard med Kirketiende ingen skriftlig Kjøberens taget imellem os har været oprettetattersten. Datam som foran.

Kiersten Madsdatter. Jens Nielsen.

Aftægtscontract

8. november 1853

Nº 3 RF 1853. 1. stk. Kl. 1 Rbdr. 32 / Da min moder Kirsten Madsdatter dags dato har tilskjødet min Hovedparcellen Matr. Nº 1, af hendes eiende Gaard Maarbjerg kaldet, i Smollerup Sogn, med underliggende Ejendomme af Hks. 1 Td. 4Sk. 2 Fr. 2½ Alb. Gammelskat 12 Rbdr. 14 / med Kirke- Korn og Quægtiende, saa har jeg

Jens Nielsen, I anledning heraf overtaget mig Følgende Forpligtelser Nemlig.

1.

Til Bopæl for min Moder, hendes Livstid indretter jeg 4. Fag Huus, i venstre side af Gaarden, hvoraf 2 fag til Stue, med loft over, Vinduer og Døre i hvilken Stueindretter Sengested og en Jernbilæggekakkeloven, ligesom Skorstenen opføres i det næste Fag ved Stuen, denne Bopæl vedligeholdes aarlig i forsvarlig stand, uden udgifter for min Moder.

2.

Til ildebrændsel leveres hun aarlig, gravet og røgtet og hjemført i rette Bjergningstid 12 læs Hedetørv af Gaardens Hede, á 8 Snese og 2^{de} Læs Hedetørv af Engdals Hede á 10 Snese pr. Læs, samt 3 Læs Skudtørv á 30 Snese og et godt forsvarligt Læs Lyng.

3.

Når der står Lu, i det der afskrives efter, skriver jeg Lu, det betyder Lispund, det er 16 pund som er 8 kg. Når der står π , skriver jeg kun u, det betyder pund, og er et halvt kilogram, pot er 0,966 liter, 1 pot deles i 4 pægle, 2 potter udgjorde 1 kande. Blot til jeres orientering, når I læser det følgende.

Den aarlige Livsunderholdning jeg skal levere min Moder, består i 2 Td. 4 Skp. Rug, 1 Td. 4 Skp. Byg leveret i terminer 1^{ste} Mai og 1^{ste} November, hver gang med Halvdelen, 2 Td. Kartofler, naar de optages om Efteraaret, een Pot sød nymalket Mælk daglig, men hvorved bemærkes, at naar ingen Mælk haves i Gaarden, eller saalidt, at det ingenlunde kan undværes fra Gaardens Huusholdning, da leveres i stedet derfor en Skjeppe Malt Maanedlig.

Endvidere 1 Lu. Flæsk midt af Siden, der skal være røget, 1 u Smør (her har Anna Thestrup tilføjet), ”Skrivefejl for Lu”, formentlig, ½ Lu tørt røget Faarekjød, 1 Lu tørt Ost, 5 Snese Hønsæg, 4 Lu god Faaretalg, ½ Skp. Salt, en Mark

Humle, 100 stk Grønkaal, og til Juul 2 Potter Brændevin, Flæsk og Kjød leveres den 12. Marts, Osten og Æggene, 2 Gange, 1^{ste} Mai og 1^{ste} November, hver Gang Halvdelen. Talg, Salt og Humle, hver 1^{ste} November, Smørret med 1 u Maanedlig og resten til Juul. Endelig contante Penge hvert 11. Juni 2 Rbdr. Desuden har min Moder Ret til forlods, at udtage Faareflok, 2 Faar paa Vilkaar, at jeg derefter udtager 2 Faar med deres tilhørende Lam, og denne Udtagning forbeholder jeg mig 2^{de} Gange Aarlig, nemlig 1^{ste} Juni og Mikkelsdag. De af min Moder udtagne 2^{de} Faar behandler hun som sin Ejendom.

Hvis min Moder af en eller anden Aarsags skyld, fraflytter Gaarden, og tager og tager Bopæl hos min Broder Mads, leveres hun desuagtet samtlige foranførte Aftægtspræstationer, uden nogen Indskrænkninger. – Flytter hun derimod længere bortfalder Leveringen af Mælk og Ildebrændsel, men de øvrige Præstationer skal leveres hende til en Afstand af 2 Miil fra min Gaard Maarbjerg.

4.

I Sygdoms og Alderdoms Tilfælde, forpliger jeg mig til at yde min Moder vedbørlig Pleie og Opvartning, til alle Tider, stadig at erfordre hendes Korn til og fra Mølle og har hun stadig fri Adgang og Brug af Gaardens Bageovn og Grubekjedel.

5.

Min Moder skal være berettiget til, naar hun indflytter i hendes Aftægtsbopæl, at udtage af Gaardens indbo, hvad hun vil, navnlig Sengelæder og Gangklæder, men ved hendes død skal samtlige hendes Efterladenskaber tilhøre mig, imod at jeg bekoster hendes sædelige og anstændige Jordefærd.

For samtlige de anførte Forpligtelser der punktligt bliver at opfylde af mig og Gaardens efterkommene Eiere ?????? herved 1^{ste} Prioritets Panteret i fornævnte min Gaard Maarbjerggaard af Hartkorn 1 Td. 2 Fdr. 4 Skp. 2½ Alb. med

Kirke- Korn og Quægtiende Anpart og i Tilfælde af Søgemaal i Anledning af denne Contracts Misligholdelse, er jeg underkastet den ved Forordning ved Lov af 25. Januar 1825 befalede hurtige Retspleje.

Aftægtspræstationens (? Xxxxxxmæssigt ?) bliver:

Aarligt 25 Rbdr. er for 5 Aar	125 Rbdr.
Aftægtsbolig og Begravelse	<u>75 Rbdr.</u>
Mr	200 Rbdr.

Under mit Navn vidnefast Skrevet i Vristed den 28. October 1853.

Jens Nielsen

Til Vitterlighed: Rønsholdt Thøgersen

Læst ved Fjends, Nørlyng Herreders Ret den 8. November 1853, og derefter protocolleret Folio 292.

Schumacher.

Gebyr § 66, 73, 76 - 1 r 3 ø 13/ §156 - 2 ø, §77 - 1 ø 14 / = 2 r 1 ø 13 / = To Rigsbankdaler Een Mark Tretten Skilling.

Schumacher.

Lidt forklaring

Til ovenstående skal tilføjes. En bilæggeovn ved en meget stor indretning, som fandtes i stuerne til at varme husene op med, i begyndelsen at 1800'årene blev disse bygget af støbejern, en jernbilæggerovn, var således et fint møbel og den brugte ikke så meget brændsel som de gamle ovne.

Når konen skulle have frisk brød, er det fordi, der ikke fandtes "små" bageovne. Brød blev bagt i store åbne gruber ved ildstedet, det er første i slutningen af 1800-tallet, at støbejernskomfuret bliver almindeligt på gårdene. Med indførelsen af det, kunne man bage enkelte brød og man begyndte da også, at bage kager, det kunne man ikke i de store åbne "ovne", man havde tidligere.

Kød skulle saltet og røges for at holde sig, det var ikke noget, der hed køleskabe eller fælles frysehuse, så bortset fra lige når der var slagtet, fik man ikke fersk kød på bordet.



Støbejernsbilæggerovn.

Folketælling 1855 i Smøllerup

Maarbjerggaard, Laanum.

Jens Nielsen, 27 år, gift, født her i sognet, Gaardmand og Husfader.

Inger Johanne Nielsdatter, 24 år, gift, født i Mønsted, hans kone.

Kirsten Madsdatter, 66 år, enke, født her i sognet.

Død

24. november 1867 i Smøllerup, begravet 1. december, Kirsten Madsdatter, enke efter Gaardmand Niels Christiansen i Maarbjerggaard, 77 Aar.

92 Anders Nielsen

Anders blev døbt den 3. august 1777, søn af Niels Smed og Ane Andersdatter i Meilskov, Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Båret af Karen Andersdatter i Meilskov

Faddere

Niels Jørgensen
Peder Pedersen
Peder Klemmensen
Maren Jensdatter alle af Meilskov

Nu staves stednavnet Mejlskov.

Bryllup

25. februar 1803 trolovedes Anders Nielsen Smed og Maren Nielsdatter begge fra Heilskov.

Forlovere var Peder Nielsen fra Hald og Niels Laustsen fra Heilskov.

Den 18. marts 1803 blev de gift i Ørslevkloster kirke.

Børn

Den 16. april 1809 lod Wolling Smed Anders Nielsen og hustru Maren Nielsdatter fremstille i Wolling kirke deres søn, kaldet **Niels**.

Faddere

Just Nielsen
Anders Nielsen
Povel Haasum
Povel Andersens pige Karen Nielsdatter af Store Ramsing bar barnet.

Volling sogn er i Hindborg herred, Viborg amt.

Den 15. martii 1812 lod Smeden i Wolling Anders Nielsen og hustru Maren Nielsdatter, deres datter fremstille i kirken, som blev kaldet **Karen**.

Faddere

Just Nielsen
Jeppe Damgaard
Povel Haasum
Mads Refsgaards pige Anne bar barnet.

Den 27. februar 1814 lod Smeden Anders Nielsen og hustru Maren Nielsdatter deres barn fremstille i Wolling kirke kaldet **Mariane**

Faddere

Just Nielsen
Anders Nielsen
Wellads Christensen
Karen Døstrup bar barnet.

Den 2. maj 1816 får de endnu en datter, hun bliver hjemmedøbt den 3. maj og får navnet **Johanne** Andersdatter.

Nu står Anders i kirkebogen som husmand.

Faddere

Gaardmand Povel Haasum
Just Nielsen
Jeppe Damgaard og
Hustru Kirsten Crestensdatter, som bar barnet.

Den 16. september 1817 får de endnu en datter, hun bliver døbt samme dag og får navnet **Maren** Andersdatter.

Anders står igen som husmand.

Faddere

Povel Nielsen
Jeppe Damgaard
Just Nielsen
Karen Jensdatter af Weibye bar barnet.

Den 4. januar 1820 får Anders og Maren en søn, han bliver hjemmedøbt den samme dag og får navnet **Niels** Andersen.

Ved denne fødsel er Anders Boelsmand.

Faddere

Povel Nielsen
Willads Madsen
Just Nielsen, Gaard Eiegere i Volling
Karen Nielsdatter af Lemsogn bar barnet.

Niels bliver kun 3 måneder gammel, han dør den 13. april 1820 og bliver begravet 18. april på Volling kirkegaard.

Den 17. marts 1821 får de igen en søn, han bliver døbt samme dag og får navnet **Niels** Andersen.

Faddere

Christen Justsen
Povel Nielsen
Jeppe Damgaard Gaardbrugere i Volling
Jomfrue Høst paa Kiergaards Holm bar barnet.

Den 22. januar 1823 får de en søn, han bliver døbt den samme dag og får navnet **Christen** Andersen.

Faddere

Niels Pedersen
Chresten Willadsen
Willads Madsen
Maren Madsdatter af Volling bar barnet.

Den 10. december 1824 får de en datter hun bliver døbt samme dag og får navnet **Inger Marie** Andersdatter.

Anders står som husmand.

Faddere

Villads Madsen
Niels Poulsen
Lauritz Just alle af Volling
Søren Jensens hustru i Brøndum sogn bar barnet.

Folketælling 1834 i Volling

Et boelsted.

Anders Nielsen, 57 år, gift, Smed, født her i sognet.

Maren Nielsdatter, 52 år, gift, hans kone og væver, født her i sognet

Niels Andersen, 27 år, ugift, deres børn, Tjener hos fader lært at være smed, født her i sognet

Mariane Andersdatter, 20 år, ugift, deres børn, født her i sognet.

Maren Andersdatter, 18 år, ugift, deres børn, født her i sognet.

Niels Andersen 12 år, ugift, deres børn, født her i sognet.

Christen Andersen, 11 år, ugift, deres børn, født her i sognet.

Inger Marie Andersdatter, 9 år, ugift, deres børn, født her i sognet.

Nicoline Nielsdatter, 3 år, ugift, Plejebarn, født her i sognet.

I 1834 tjener datteren Johanne hos Gaardmand Jens Nielsen og hans kone Mette Sørensdatter i Hem. Hem er en by ca. 5 km øst for Volling.

Den anden datter Karen, som ikke bor hjemme er tjenestepige hos gårdejer og sognefoged Søren Geertsen i Hvidbjerg, ca. 5 km syd for Volling

Plejebarnet Nicoline blev født den 5. juli 1830. Hun blev døbt 11. juli. Hun var det, man den gang kaldte et uægte barn, idet hendes forældre ikke var gift, da hun blev født. Udlagt som barnefader blev Ungkarl Niels Jensen som tjente i Hvidbjerg. Moderen var Madame Ane Nielsdatter af Volling. Madame er en let nedsættende betegnelse for en kone af lavere stand, i dette tilfælde kan det være hun er enke, som nu får et uægte barn.

Når Nicoline ender hos Anders og Maren kan det være fordi, de var venner med nogle af dem, der stod fadder, da Nicoline blev født. Bl.a. Villads Madsen er et af de navne, der går igen ved mange af Anders og Marens børn.

Død

Anders Nielsen Smed i Volling, død den 4. maj 1836, begravet 8. maj 1836, 59 år gammel. Boelsmand i Volling. Skifteattest af 3. maj, Ligattest 6. Dito, Volling sogn, Hindborg herred, Viborg amt.

93 Maren Nielsdatter

Maren blev døbt den 20. februar 1780, datter af Niels Laustsen og Mette Jensdatter i Smedehuset, Ørslevkloster, Fjends herred, Viborg amt.

Baaret af Maren Jensdatter i Smedehuset.

Faddere

Jens Mortensen,
Kresten Møller,
Kresten Jensen af Bøstrup og
Karen Jensdatter i Heilskov.

Folketælling 1845 i Volling sogn

Maren Nielsdatter, 64 år, Enke, aftægtskone, født i Kloster sogn
Nicoline Nielsdatter, 15 år, Ugift, hendes plejebarn, født i Volling sogn, Viborg amt
Anders Jensen, 9 år, Ugift, hendes plejebarn, født i Volling sogn, Viborg amt.

Folketælling 1850 i Volling sogn

Niels Andersen, 42 år, gift. Smed, husfader, født her i sognet.
Gjertrud Pedersen, 43 år, gift, Hans kone.
Anders Peter Nielsen, 11 år, ugift, deres barn.
Thomas Nielsen, 9 år, ugift, deres barn.
Christen Nielsen, 7 år, ugift, deres barn.
Jens Nielsen, 3 år, ugift, deres barn.
Mette Marie Nielsen, 13 år, ugift, deres barn.
Inger Marie Nielsen, 6 år, ugift, deres barn, alle født her i sognet.
Maren Nielsdatter, 70 år, født i Ørslevkloster sogn, aftægtskone, husmoder
Nicoline Nielsen, 20 år, ugift, Plejebarn, født her i sognet
Anders Jensen, 13 år, ugift, Plejebarn, født her i sognet
Karen Jacobsen, 9 år, ugift, Plejebarn, født i Hvidbjerg sogn, Viborg amt
Niels Andersen er Marens ældste søn, altså store broder til (46) Christen Andersen.

Det ser ud, som om Maren har levet af at tage sig af plejebørn. I gamle dage fik man ofte penge for at tage sig af ”fremmede” børn.

Folketælling 1855 i Volling sogn

Niels Andersen, 46 år, gift, født her i sognet, Husfader, Smed.
Gjørte Pedersen, 45 år, gift, født i Skive, hans kone.
Anders Peder Nielsen, 16 år, ugift, her i sognet, deres børn.
Thomas Nielsen, 14 år, ugift, her i sognet, deres børn.
Christen Nielsen, 12 år, ugift, her i sognet, deres børn.
Inger Marie Nielsen, 11 år, ugift, her i sognet, deres børn.
Jens Nielsen, 8 år, ugift, her i sognet, deres børn.
Troels Jensen, 21 år, ugift, født Kobberrup sogn, Viborg amt, tjeneste dreng
Maren Nielsdatter, 80 år, enke, født i Ørslevkloster, Smedens moder, der forsørges af ham.

Her kan konstateres, at hendes ældste søn ikke har styr på, hvor gammel hans moder er, jeg forudsætter, at det er husfaderen, der giver oplysningerne til folketælleren.

Død

Den 7. december 1856 dør Maren, hun bliver begravet den 14. december 1856 fra Volling kirke. Hun er aftægtskone efter afgangne smed Anders Nielsen i Volling. Hun er 78 år. Skifteretsattest 8. december, ligattest 12. december 1856.

Her kan vi konstatere, at enten kan præsten ikke regne, eller også er det sønnen, der oplyser forkert til præsten, idet Maren ”kun” er 76 år, da hun dør.

94 Michel Pedersen Friis

Han blev døbt 2. søndag efter Trinitatis 1777, 8. juni. Lem kirke, Rødding herred, Viborg amt.

Forældrene var Peder Friis i Vesterlem og Bodil Mikkelsdatter.

Båret af Kiersten Hansdatter

Faddere

Poul Knudsen
Jens Nielsen
Karen Kirmes
Maren Kjeldsdatter
Else Jensdatter

Konfirmation

Michel Pedersen Friis fra Vesterlem blev konfirmeret 1793.

Bryllup

At der er intet lovstridigt i agtede ægteforbindelse mellem ungkarl Michel Pedersen Friis af Vesterlem og Pigen Dorthe Nielsdatter af Nørlem, derfor indestaar undertegnede

Lem Præstegaard den 4. oktober 1804.

Anders Dalsgaard og Christen Kieldsen. Begge med ført Pen. Copuleret den 29. oktober 1804.

Copuleret = Viet = Gift.

Børn

Peder, døbt 19. søndag efter Trinitatis 1805. Søn af Michel Friis.

Frembaaren af Christen Friises kone

Faddere

Niels Kramer
Christen Kjeldsens kone alle af Vesterlem
Niels Bertelsen
Anders Dalsgaard begge af Nørlem

Barnet født og døbt den 4. september

Jens, født og døbt 10. oktober 1807 fremstillet i kirken 20. november 1807. Lem sogn, Rødding herred, Viborg amt.

Båret af Helle Friis (Faster)

Faddere

Niels Jensen
Anders Dalsgaard
Bertel Nielsen
Karen Nielsdatter alle af Lem sogn.

Niels, født og døbt i kirken 2. søndag efter Trinitatis 1810 – 1. juli.

Båret af Anders Dalsgaards kone fra Nørlem

Faddere

Christen Friis
Anders Dalsgaard
Bertel Nielsen
Karen Nielsdatter alle af Nørlem

Fødsler mellem 1813 og 1815 er ikke undersøgt. Der må Bertel og Knud være født, Maren blev født 28. september 1815.

Krigskade

I 1814 gav Michel Friis i Vesterlem til de ved svenskens indfald ”skadelidte norske”, ingen rug, men i penge 0 - 1 - 0 - (en skilling), var almindelig takst i sognet. (Lem kirkebog 1775 – 1813)

Folketælling 1845, Lem sogn

Et hus

Mikkel Pedersen, 67 år, født her i sognet, murermester.

Dorthe Nielsdatter, 62 år, født her i sognet, hans Kone.

Inger Christine Mikkelsdatter, 21 år, født her i sognet, deres Datter.

Folketælling 1850, Lem sogn

Mikkel Pedersen, 73, Gift, Huusmand og Muurmester, Her i Sognet [Lem]

Dorthe Nielsdatter, 67, Gift, hans Kone, Her i Sognet [Lem]

Inger Mikkelsdatter, 28, Ugift, deres Datter, Her i Sognet [Lem]

Folketælling 1855, Lihme sogn

Sønderhede

Hans Christian Nielsen, 36, Gift, Huusmand, Huusfader, Jegindø Sogn, Thisted Amt

Inger Christense Mikkelsdatter, 33, Gift, Hans Kone, Lem Sogn, Viborg Amt

Mikkel Christian Hansen, 2, Ugift, Deres Barn, Her i Sognet [Lihme]

Mikkel Pedersen, 78, Gift, Aftægtsmand. Kønens Fader, Lem Sogn, Viborg Amt

Dorthe Nielsdatter, 74, Gift, Hans Kone, Do [Lem Sogn, Viborg Amt]

Død

Mikkel Pedersen Friis dør den 13. august 1855 og bliver begravet på Lihme kirkegård den 19. august.

Husmand i Sønderhede. 79 år gammel.

95 Dorthe Nielsdatter

Hun blev døbt 6. søndag efter Trinitatis 1782 – 7. juli, i Lem sogn, Rødding Herred, Viborg amt.

Forældre Niels Bertelsen af Nørlem.

Baaret af Maren Nielsdatter

Faddere

Laust Broegaard

Chr. Brunsgaard

Kiersten Bønding

Mette Anners

Maren Svenningsdatter

Død

Dorthe dør den 27. februar 1874 i Lihme sogn. Hun bliver begravet den 8. marts på Lihme kirkegård, Viborg amt.

Enke efter aftægtsmand Mikkel Pedersen i Gaardsted, 91 år gammel. Dødsårsag: Alderdom.

Bryllup

Gift den 24. oktober 1804 med Mikkel Pedersen Friis.

100a Christen Olesen

Christen blev født Dom XV past Trinit 1787 (søndag 16. september): hafch Oluf Bundgaard og hustru Karen Pedersdatter en Søn til Daaben kaldet Christen, Madum sogn, Ringkøbing amt.

Faddere

Jep Jørgensen
Iver Jensen
Christen Gadgaard
Johanne Jepsdatter
Karen Olufsdatter
Johanne Christensdatter bar barnet.

Der er ingen konfirmationer i den eksisterende kirkebog for denne periode.

Bryllup

25. oktober 1818 bliver Gaardmand Christen Olesen Bundgaard, 30 år gammel og pigen Kirsten Holgersdatter, 29 år gammel gift i Tim kirke, Hind Herred, Ringkøbing amt.

Forloverne var Holger Jacobsen Land og Ole Bundgaard.

Jeg tror, der er skrevet forkert i kirkebogen, forloveren var formentlig Oluf Bundgaard Christens far.

Børn

Deres første barn bliver født den 19. februar 1820 på Bundgaard i Madum sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Han blev døbt den 31. marts i kirken og får navnet **Ole Christensen**.

Forældrene var Gaardmand Chr. Olsen, Bundgaard og hustru Kirsten Holgersdatter.

Faddere

Pigen Maren Holgersdatter i Thim
Gaardmand Christian Pedersen Nygaard
Gaardmand Anders Christensen Broe
Gaardmand Poul Bierman
Ungkarl Jacob Holgersen i Thim
Gaardkone Ane Broe

Gaardkone Poul Biermans Kone

Andet barn bliver en søn født 11. april 1821 i Madum sogn. Han bliver døbt den 19. april i kirken og får navnet **Holger Christensen**.

Forældrene er som ovenfor.

Pige Else Holgersdatter Leed, bar det

Faddere

Gaardmand Chr. Gadegaard Do.
Chr. Nyegaard
Ungkarl Gravers Broe
Gaardkone Else Gadegaard
Gaardkone Marie Kiergaard.

Tredie bar er også en søn, han bliver født 31. august 1823, han bliver hjemmedøbt samme dag og får navnet **Andreas Christensen**. Han bliver fremstillet i Madum kirke den 12. oktober.

Forældrene er Gaardmand Christen Olsen og Kirsten Holgersdatter, Ramme.

Faddere

Christen Nyegaards Kone Marie Kathrine Oledatter
Anne Marie Andersdatter
Gravers Andersen
Christen Nyegaard alle af Madum
Jens Christensen af Wedersø Kiær.

Fjerde barn bliver en søn, han bliver født den 13. juni 1827, han bliver hjemmedøbt samme dag og får navnet **Peder Christensen**, han bliver fremstillet i kirken den 19. august.

Forældrene var Gaardmand Christen Olesen i Bundgaard og hustru Kirsten Holgersdatter.

Faddere

Enken i Nørgaard Mette Marie af Staby
Ane Krog af Huusby
J. Stranbygaard paa Vibholm
Gaardmand Peder Chr. Hørberg af Ulfborg

Gaardmand Chr. Krog i Huusby

Peder bliver ikke ret gammel han bliver syg og dør den 1. oktober 1827, han bliver således kun 3½ måned gammel.

Det femte barn bliver en søn, han bliver født 25. august 1828 og døbt i kirken den 28. august. Han får samme navn, som hans afdøde bror, **Peder Christensen**.

Forældre som tidligere.

Faddere

Pigen Ane Andersdatter Broe
Gaardmand Christen Nygaard
Ungkarl Gravers Andersen Broe
Pigen Marie Cathrine Christensdatter i
Gadgaard.

Famlien har ikke rigtigt held med navnet Peder. Peder dør kun godt 10 uger gammel, den 6. november 1828.

Det sjette barn bliver også en søn. Han bliver født den 21. august 1829, han bliver døbt den 30. august i kirken, han får navn efter en af familiens venner, han kommer til at hedde **Gravs Christensen**.

Forældrene er som tidligere.

Faddere

Pigen Mette Nielsdatter
Maren Andersdatter Sogn
Gaardmand Christen Gadegaard
Jens Skarregaard af Thim
Ungkarl Søren Bjerresen.

Død

Christen dør i Stadil sogn den 13. maj 1831, han er på det tidspunkt Gårdmand på Husted i Alrum. Han blev 43 år gammel. Stadil sogn, Ringkøbing amt. Han bliver begravet den 20. maj på Stadil kirkegaard.

100b Niels Alrum Sylvestersen

Palmesøndag den 1. april 1798, havde Sylvester Nielsen og hustru Magrete Eskildsdatter af Alrum en søn Niels Alrum i kirken født den 27, og døbt den 28. forrige måned (marts).

Faddere

Niels Lauritzsen
Christen Nørgaard
Christen Nielsen
Anne Nielsdatter
Hans Pedersens hustru
Ellen Nielsdatter bar barnet.

Bryllup

Den 26. december 1831 bliver Ungkarl Niels Alrum Sylvestesen 32 Aar gl. af Husted gift med Enken Kirsten Holgersdatter af Husted, 42 Aar gl. i Stadil Kirke, Ringkøbing amt.

Forloverne var: Gaardmand Jens Scharregaard i Thim og Jens Dahlsgaard i Alrum.

Børn

Den 16. marts 1833 får Niels og Kirsten en søn. Han bliver døbt i kirken den 20. marts og får navnet **Christen Nielsen**.

Forældrene var Gaardmand Niels Alrum Sylvestersen og hustru Kirsten Holgersdatter på Husted.

Faddere

Gaardmand Jens Kjærs kone fra Wedersøes Maren Holgersdatter
Gaardmand Jens Harregaard fra Thiim
Gaardmand Christen Nyegaard fra Madum
Gaardmand Jens Christensen Kjær
Gaardmand Peder Husted.

Folketælling 1834, Stadil sogn

En gaard

Niels Sylvestersen, 36 år, Gift, Gaardmand
Kirsten Holgersdatter, 45 år, Gift, hans Kone
Ole Christensen, 14 år, Ugift, deres Barn
Holger Christensen, 13 år, Ugift, deres Barn
Andreas Christensen, 11 år, Ugift, deres Barn
Gravers Christensen, 5 år, Ugift, deres Barn
Christen Nielsen 1 år, Ugift, deres Barn
Anders Frederiksen, 20 år, Ugift, Tjenestekarl
Inger Cathrine Knudsdatter, 35 år, Ugift, Tjenestepige.

Død

Den 31. september 1844 dør Niels Alrum Sylvestersen, han bliver begravet den 10. oktober på Stadil kirkegaard.

Gårdmand i Alrum, født formentlig den 28. marts 1798. 46 $\frac{3}{4}$ Aar gammel. Død af Tarmbetændelse.

Tarmbetændelse kunne i gamle dage være angreb af forskellige indvoldsorme, sygdommen var meget smertefuld og kunne føre til både opkast og diarree, med deraf følgende vægttab. Som kunne være så slemt, at man døde af det.

101 Kirsten Holgersdatter

Kirsten blev født 1789 i Tim sogn, Hind herred, Ringkøbing amt. Hun bliver døbt 1. Advents søndag (29. november) 1789.

Forældrene var Holger Broegaard og hustru Maren Nielsdatter.

Faddere

Christen Søegaard
Christen Broegaard
Johanne Nielsdatter
Gertrud Pedersdatter
Mette Nielsdatter
Maren Jacobsdatter bar barnet.

Folketælling 1845 – Stadil sogn

Kirsten Holgersdatter, 54 år, Enke, Gaardmandsenke, født i Thim Sogn, Ringkøbing Amt

Ole Christensen, 25 år, Ugift, hendes Barn, Madum Sogn, Ringkøbing Amt

Gravers Christensen, 17 år, Ugift, hendes Barn, Madum Sogn, Ringkøbing Amt

Christen Nielsen, 12 år, Ugift, hendes Barn, her i Sognet

Maren Nielsdatter, 24 år, Ugift, Tjenestepige, Vedersø Sogn, Ringkøbing Amt

Karen Frandsdatter, 79 år, Ugift, Aftægtsnyder, som her forsørges, Thim Sogn, Ringkøbing Amt

Folketælling 1850 – Stadil sogn

Kirsten Holgersdatter, 60, Enke, Gaardmandsenke, Thiim Sogn, Ringk. Amt

Holger Christensen, 29, Ugift, Hendes børn, Madum

Andreas Christensen, 27, Ugift, Hendes børn, Madum

Gravers Christensen, 21, Ugift, Hendes børn, Madum

Christen Nielsen, 17, Ugift, Hendes børn, Stadil

Kirsten Olesdatter, 5, Ugift, Pleiebarn, Winding

Karen Frandsdatter, 84, Ugift, Aftægtsnyder af gaarden, Thiim

Mariane Povlsdatter, 31, Ugift, Tjenestepige, Hee

190

Død

Kirsten dør den 20. februar 1863, hun bliver begravet den 28. februar på Stadil kirkegård. Hun bliver 74 år gammel.

I kirkebogen står der: Aftægtsenke efter forhenværende Gaardmand Niels Sylvestersen på Hader. Datter af Gaardmand Holger Jacobsen af Brogaard i Thiim, hvor hun fødtes, død i Husted i Alrum

(Tidligere gift med Christen Olesen)

I søgen efter Kirstens fødsel fandt jeg følgende, som må være hendes søskende. Det ser ud, som om den ældste søster Maren en død, idet forældrene døber en datter Maren igen i 1792. Der kan godt være ældre søskende, da jeg begyndte min søgen i 1785.

Holger Broegaard og Maren Nielsdatter får døbt en datter **Maren** 24. søndag efter Trinitatis 1785. Tim sogn.

Den 11. søndag efter Trinitatis 1787 får Holger Broegaard og Maren Nielsdatter døbt en datter **Anne Marie**. Tim sogn.

Holger Broegaard og Maren Nielsdatter får døbt en datter Maren 2. søndag efter påske 1792. Tim sogn.

Die Viridium = Skærtorsdag – 2. april 1795 får Holger Broegaard en datter døbt, som får navnet **Ellen**. Tim sogn.

Dom. Septuagesima = 2. søndag efter fastelavn – 4. marts 1798 får Holger Broegaard og Maren Nielsdatter en søn døbt, han får navnet **Jacob**, han er født og hjemmedøbt 3. søndag efter Hellig Trekongers dag – 21. januar.

Med denne søn stoppede jeg eftersøgningen efter søskende til Kirsten.

106 Jens Jensen Kulstrup

Jeg kender ikke Jens Jensens fødsel kirkebøgerne for Lyngby sogn, Hjørring amt begynder først i 1814 og jeg anslår, at Jens blev født omkring 1772.

Jeg kan derfor heller ikke finde vielsen af Zidsel Pedersdatter og Jens Jensen. Første spor efter dem er, da de får en søn i 1816.

Børn

Den 12. januar 1816 nedkommer Zidsel med en søn, han bliver døbt i kirken den 21. januar og får navnet **Jens Jensen**.

Forældrene var Boelsmand Jens Jensen og hustru Zidsel Pedersdatter af Lyngbye Torp.

Faddere

Pigen Kirsten Pedersdatter Balle
Pigen Maren Nielsdatter af Lyngbye Torp
Gaardmand Niels Jensen Balle
Gaardmand Christen Sørensen af Lyngbye Torp
Ungkarl Peder Jensen i bidens.

Det næste barn er en datter, der får navnet **Mette Jensdatter**, hun bliver født 12. august 1819, Lyngby sogn, Hjørring amt, hun bliver døbt i kirken den 12. september.

Forældrene var Jens Jensen Kulstrup og hustru Zidsel Pedersdatter af Lyngbye Torp.

Faddere

Gaardkone Kirsten Pedersdatter af Torpet
Pigen Kirsten Jensdatter af Bolle
Gaardmand Niels Jensen Boller
Gaardmand Christen Sørensen Torpet.

Dødsfald

Herefter mister Jens sin kone Zidsel, som dør den 18. april 1835 i Lyngby Torp, hun bliver begravet den 28. april fra Lyngby kirke.

Den 15. december 1836 sker der endnu et dødsfald i familien, denne gang er det sønnen Jens Jensen, der dør kun 21 år gammel. Præsten noterer ”døde pludselig paa Verum ved Børglum”.

På dette tidspunkt bor familien på Matr. nr. 2a. Lyngby Torp By, Børglum. Adressen er nu Lyngby Torp 25, Løkken.

Bryllup

Jens bliver derpå gift med Mette Jørgensdatter, som tidligere var uheldig, at få et barn med den gaardmand hun tjente hos, da hun kun var 22 år gammel.

De bliver gift den 18. oktober 1836. I kirkebogen står der Enkemand Jens Jensen Kulstrup af Lyngby Torp 61 år og Pigen Mette Jørgensdattertjenende for Brudgommen, 24 Aar gammel, Vaccineret 4. Juli 1823.

Forlovere: Husmand Jørgen Christensen af Vittrup og Husmand Jens Jensen af Lyngby Torp, begge med ført pen.

Lysningen begyndt 18. søndag efter Trinitatis.

Det næste barn, jeg finder er en datter, hun bliver født den 8. september 1838 i Lyngby sogn, Hjørring amt. Hun bliver døbt den 21. oktober og får navnet **Zidsel Marie Jensdatter**.

Forældrene var Boelsfæster Jens Jensen Kulstrup og hustru Mette Jørgensdatter af Torpet.

Faddere

Afdød Gaardmand Søren Christensens
Hustru af Børglum Bye
Madam Ane Marie Jensdatter
Pigen Mette Jensdatter Barnets Sødster af
Torpet Mfd.¹⁾
Husmand Jørgen Christensen af Vittrup,
Børglum sogn
Husmand Jens Jensen af Torpet

1) Mfd. betyder Mandsfaddere

Ungkarl Jens Christian Pedersen af Torpet.

Præsten noterer i Bemærkninger: NB død.

Dødsfald

Den 20. maj 1841 mister de datteren Zidsel Marie, hun bliver begravet 30. maj på Lyngby kirkegård, hun bliver knap 3 år gammel. Præsten skriver $2\frac{8}{12}$ Aar.

Næste barn bliver også en datter, hun bliver født den 29. september 1841 i Lyngby sogn. Hun bliver døbt i kirken den 3. oktober og får navnet **Ane Marie Jensdatter**.

Forældrene var Boelsfæster Jens Jensen Kulstrup og hustru Mette Jørgensdatter af Lyngby Torp.

Faddere

Pigen Maren Jørgensdatter

Pigen Karen Marie Jørgensdatter begge to Barnets Modstre (mostre) fra Vittrup i Børglum sogn

Mfd. Gaardmand Niels Jensen Boller af Sønder Lyngby (Niels Jensen er også sognefoged og lægdsmand)

Gaardmand Niels Adolphsen

Ungkarl Jens Adolphsen begge af Lyngby Torp.

Død

Jens, når ikke at se sin sidste datter, han dør 2 dage før hun kommer til verden. Jens dør den 27. september 1841 og bliver begravet 3. oktober, det er den samme dag, som hans sidst fødte datter bliver døbt. Han bliver 66 år gammel.

Den datter, Ane Marie, han aldrig får at se, er hende, som fører familien videre i den historie, der bliver fortalt her.



Udsnit af kort over Lyngbytorps Jorder beliggende udi Lyngby og Børglum Sogne, Børglum Herred, Hjørring Amt. Opmaalt af Skoel lærer Nielsen ved Wreilev Skoel, og copieret ved Matrikulerings Arbeidet Aar 1813 i August Maaned af Jens Groulef, Landinspektur.

107 Mette Jørgensdatter

Jeg kan ikke finde Mettes fødsel. I følge folketællingerne er hun født i Lyngby sogn, Hjørring amt ca. 1812 og kirkebøgerne begynder i 1814, altså 2 år efter Mette bliver født.

Konfirmation

Mette Jørgensdatter Witrup bliver konfirmeret i Børglum kirke, Hjørring amt den Dom Qu. 1829 (Dom Qu. er formentlig 1. søndag i Fasten – 8. marts). Hendes fader var Husmand Jørgen Christensen Witrup. I kirkebogen står der, at hun blev født 5. oktober 1812. Skudsmålet er Temmelig god Kundskab og stille forhold.

Mette er blevet vaccineret den 4. juli 1823 af Sünchenberg.

Livsforløb

Mette er lidt uheldig efter datidens moral, hun bliver nemlig gravid med en gårdmand fra sognet. I 1834 findes der én Christen Jensen i Lyngby, han er 42 år i 1834, Gårdmand og Klitfoged, det er faktisk ham, der har forgrebet sig på sit tyende (tjenestepige). I folketællingen fra 1834 står Mette Jørgensdatter, 22 år, til at være tyende hos Christen Jensen i Sønder Lyngby.

Inger Marie Christensdatter bliver født 11. januar 1836 i Børglum sogn, Hjørring amt. Hun bliver døbt den 29. januar i Børglum kirke.

Forældrene var Mette Jørgensdatter, datter af Gårdmand Jørgen Christensen af Østrup – Barnefader Gårdmand Christen Jensen af Lyngby.

Faddere

Maren Jørgensdatter af Vitrup
Mette Jensdatter af Lyngby Torp
Jørgen Christensen
Jens Christian Pedersen af Vitrup
Christian Christiansen af Lyngbye.

Præstens bemærkning i kirkebogen er: Uægte.

Mette kommer derpå i huset hos familien Zidsel Pedersdatter og Jens Jensen. Da Zidsel dør i 1835, har Jens ikke noget imod at få en ekstra datter, i medgift med en ung kone.

Bryllup

Den 18. oktober 1836 bliver Mette gift med Jens i Lyngby kirke, Hjørring amt.

Afslutning på Jens

I 1838 nedkommer Mette med en datter til Jens, hun får navnet **Zidsel Marie**, men hun bliver knap 3 år og dør i 1841. Kort efter nedkommer Mette igen med en datter, men det når Jens ikke at opleve, han dør, 2 dage før datteren **Ane Marie** bliver født.

Fortsættelsen

Jens og Mette har en tjenestekarl på gården der hedder Niels Christian Olesen, nu er det hans tur til at træde til og hjælpe Mette.

Bryllup igen

Den 26. december 1843 er der derfor bryllup i Lyngby Torp. Det er Ungkarl **Niels Christian Olesen** tjenende for Bruden i Torpet, Lyngby sogn, 28½ år gammel, vaccineret 15. april 1825 af Sunkenberg og Enkekone **Mette Jørgensdatter** af Sønder Lyngby, 31 Aar gammel, som bliver gift.

Forlovere var: Husmand **Jørgen Christensen** af Vittrup, Børglum sogn, Brudens Fader og Gaardmand Christen Hansen af Jelstrup.

Lysningen begyndt 2. søndag i Advent 1843.

Flere børn

Johanne Nielsen bliver født 19. januar 1848 i Rubjerg sogn, hjemmedøbt den 4. februar og fremstillet i kirken 19. marts.

Forældrene var Husmand Niels Christian Olesen og hustru Mette Jørgensdatter af Rubjerg sogn og by.

Faddere

Pigen Mette Marie Olesdatter tjenende hos Gaardmand Christen Jacobsen paa Seilstrup mark

Pigen Johanne Kirstine Jørgensdatter, hjemme hos Faderen Jørgen Christensen, Husmand i Wittrup, Børglum sogn

Mandefaddere

Husmand Jørgen Christensen i Wittrup, Børglum sogn

Ungkarl Christian Nielsen, hjemme hos Faderen Husmand Niels Christian Pedersen af Rybjerg sogn

Ungkarl Jens Adolphsen hjemme hos moderen Adolph Nielsens Enke i Lyngby Torp.

Moderen introduceret 19. marts 1848.

Konfirmation

Den 7. april 1950 er der fest i familien den ældste datter **Inger Marie Christensen** bliver konfirmeret i Rubjerg kirke.

Hun får skudsmålene: meget gode Kundskaber og meget god Opførsel.

Næste barn er en søn han bliver født den 21. november 1850. Han bliver hjemmedøbt 25. december 1850. I kirken den / Død inden Daabsbekræftelsen. Han får navnet **Jørgen Nielsen**.

Forældrene var Husmand Niels Christian Olesen og hustru Mette Jørgensen, Rubjerg sogn og By.

Faddere

Karen Marie Jørgensen

Husmand Niels Christensens hustru, Lyngby sogn

Pigen Johanne Kirstine Jørgensen, hjemme for tiden

Husmand Jørgen Christensen Wittrup, Børglum sogn

Mandsfaddere

Førnævnte Husmand Jørgen Christensen

Husmand Niels Chr. Pedersen

Ungkarl Christian Nielsen, hjemme i Præstegaarden.

Begge af Rubjerg Sogn.

Moderen introduceret den 1. januar 1851.

Jørgen døde den 28. december 1850 og blev begravet 1. januar 1851 på Rubjerg kirkegård.

I henhold til kirkebogen døde Jørgen af Stivkrampe.

Det næste barn bliver også en søn, han bliver født den 26. januar 1852, han bliver hjemmedøbt den 28. februar og får navnet **Jens Jørgen Nielsen**. Han bliver fremstillet i kirken den 2. maj 1852.

Forældrene er de samme som ovenfor.

Faddere

Karen Marie Jørgensen bar barnet

Husmand Niels Christensen Hjts af Lyngby

Pigen Ane Kirstine Olesen, Væverske hos Husmand Niels Poulsen i Vennebjerg

Mdf.: Husmand Niels Christian Pedersen

Husmand Peder Axelsen

Ungkarl Lars Chr. Jacobsen hos førnævnte

N. C. Pedersen

Alle af Rubjerg.

Konfirmation

Den 30. marts 1856 er der igen konfirmation i familien, denne gang er det Ane Marie Jense-datter der bliver konfirmeret.

Hendes skudsmål er: Kundskab god, Opførsel meget god.

Næste barn bliver en søn, han bliver født den 12. februar 1857, han bliver hjemmedøbt den 23. februar og får navnet **Ole Christian Nielsen**. Han fremstilles i Rubjerg kirke den 18. oktober.

Forældrene er dem, der er nævnt tidligere.

Faddere

Pigen Inger Marie Christensen, Steddatter af Barnets Fader, bar barnet

Pigen Ane Marie Jensen, Halvsøster til ovennævnte

Mdf.: Husmand Jørgen Christensen af Vittrup

Husmand Niels Christensen af Lyngby Torp

Snedker Niels Olesen Jensen af Ulstrup.

Moderen introduceret 3. maj.

Død

Ægtekone Mette Jørgensdatter dør den 30. oktober 1870 og bliver begravet på Rubjerg kirkegård, Hjørring amt den 6. november. Hun var gift med Husmand Niels Christian Olesen af Rubjerg Hede, Mette blev 58 år.

Skifteattest af 2. november 1870.

Folketælling 1845, Lyngby sogn

Niels Christian Olesen, 30, Gift, Ernærer sig af sin jordlod, Venneberg sogn Hjørring amt

Mette Jørgensdatter, 34, Gift, Hans kone, Heri sognet

Inger Marie Christensdatter, 10, Ugift, Deres børn, Børglum sogn, Hjørring amt

Ane Marie Jensdatter, 4, Ugift, Deres børn, Heri sognet

Jens Nielsen, 1, Ugift, Deres børn, Ditto



Maren Bertelsdatter, 78, Enke, Forsørges af fattigvæsenet i Jelstrup og Lyngbye, St. Hans sogn, Hjørring amt.

Folketælling 1860, Rubjerg sogn

Niels Christian Olesen, 45, Gift, Husmand og husfader, Vennebjerg S., Her i Amtet

Mette Jørgensdatter, 48, Gift, Hans kone, Lyngby S., Her i Amtet

Johanne Nielsen, 13, Ugift, Deres børn, Rubjerg
Jens Jørgen Nielsen, 9, Ugift, Deres børn, Rubjerg

Ole Christian Nielsen, 3, Ugift, Deres børn, Rubjerg

Folketælling 1870, Rubjerg sogn

Niels Christian Olesen, 54, Vennebjerg sogn, Husfader, Jordbruger

Mette Jørgensdatter, 58, Lyngby sogn, Husmoder

Ole Christian Nielsen, 12, Rubjerg sogn, Barn.

Niels Christian Olesen

Niels Christian Olesen blev født den 10. juni 1815, han bliver hjemmedødt den 11. juni og fremstillet i Vennebjerg kirke den 3. juli. Forældrene var Husmand **Ole Nielsen** og hustru **Johanne Bertelsdatter**.

Har ikke fundet hans død i Rubjerg sogn mellem 1870 og 1914. Han er heller ikke død i Vennebjerg sogn.

112 Peter Petersen

Peter bliver født den 30 juni 1795 i Bov sogn, Aabenraa amt. Han bliver døbt i Bov kirke den 5. juli.

Han er søn af Peter Petersen (Jensen) 1763 – 1812 og hustru Anna Maria født Asmussen i Kitschlund.

Faddere

Peter Jensen i Kitschelund
Peter Jessen fra
Peter Chriesen fra Niehuus.

Bryllup

29. juni 1823 bliver Peter Petersen, søn af Peter Petersen Jensen af Mulsmark og hustru Anna Maria født Asmussen, gift med Marike Petersen, datter af Jes Petersen af Søndergaard og hustru Birtha født Jepsen.

Levned

Han var gift to gange først med Marika Petersen født 10. februar 1796, Brylluppet stod den 29. juni 1823.

Da hun døde i 1853. blev han efter sigende gift med Marikas søster Maren.

Han havde en for den tid god uddannelse, han var således i stand til at hjælpe til med undervisningen i skolerne i Bov og Holbøl og var i det hele tegt en anset mand i Bov sogn.

Død

Peter Petersen Jensen dør på Mulsmark den 11. december 1868. Han er ægtemand og Af-tægtsmand på Mulsmark. Han er søn af Peter Petersen Jensen og hustru Anna Maria født Asmussen. Han blev gift 1. gang den 29. juni 1823 med Marike Petersen fra Süderhoff. Fra dette ægteskab er der 2 børn:



Marika og Peter

1. **Anna Maria Jensen** født den 30. maj 1827, gift den 28. april 1853 med gaardmand Jes Heinrich Jepsen i Niehuus;

2. **Nis Hansen Jensen**, gaardmand i Mulsmark, født den 12. maj 1829.

Hans første hustru døde 20. april 1853.

Peter Petersen Jensen gift II. gang den 21. maj 1854 med overlevende **Maren Petersen** fra Süderhoff, af dette ægteskab er der ingen børn. Han blev 73 år, 5 måneder og 11 dage.

113 Marika Petersen

Marika blev født den 10. februar 1796.

Hun dør den 28. april 1853 og bliver begravet 3. maj. på Bov kirkegaard.

Da Marika dør kaldes hun Maria Jensen, født Petersen fra Mulsmark, datter af den afdøde Jes Petersen og den afdøde Brigitta Petersen i Süderhoff. Hun var gift med Peter Petersen Jensen gårdmand på Mulsmark. Hun efterlader 2 børn Maria nu gift Jepsen i Niehuus, tidligere gift Rewald i Niehuus og en søn Nis Hansen Jensen gårdmand i Niehuus.

56 ⁵/₆ år gammel

Sygdom: ?????????

166 Niels Jensen Sandmand

Niels er født ca. 1750-51. Denne periode er ikke i Bøvling sogns kirkebog.

Konfirmation

Han står i konfirmationslisten for Flønder kirke for Bøvling sogn Dom Quasimodo geneti 1766, som er 1. søndag efter Påske = 6. april 1766, som Jens Sandmands søn Niels.

Bryllup

1775 den 4. juli, Niels Jensen Sandmand og Maren Knudsdatter blev trolovede. Maren er født ca. 1745, hun er 4 år ældre end Niels. I henhold til folketællingen i 1801.

Forlovere var Thor Sandmandsgaard og Hans Bodsgaard.

1775 den 15. august blev de viede i Bøvling kirke, Skodborg herred, Ringkøbing amt.

Kort efter bryllup den 22. oktober 1775 får de datteren Karen Nielsdatter Sandmand.

Folketællingen 1787, Bøvling sogn

Knud Jensen, 55 år, gift, Bonde og Gaardbeboer

Kirsten Jacobsdatter, 45 år, gift, hans Kone

Jacob Knudsen, 23, ugift, deres Børn

Anna Knudsdatter, 15 år, ugift, deres Børn

Anne Johanne Knudsdatter, 10 år, ugift, deres Børn

Anne Kirstine Knudsdatter, 8 år, ugift, deres Børn

Thor Knudsen, 6 år, ugift, deres Børn

Jens Nielsen Sandmand, 80 år, enke, nyder af Sognet Almisse.

Jeg har ikke været i stand til at finde Knuds fødsel i Bøvling sogn 1729 – 1734. Han er formentlig storebror til Niels.

Død

Niels dør den 27. januar. Den 2. februar 1812 bliver Husmand Niels Jensen Sandmand begravet fra Bøvling kirke, 62 år gammel.

170 Søren Gregersen Balleby

Født ca. 1732.

Ingen fødselsdato eller sogn.

171 Bodil Simonsdatter

Født ca. 1735.

Ingen fødselsdato eller sogn

174 Peder Jensen Mullitsgaard

Domin: Reminiscere 1722 (2. søndag i fasten – 1. marts) blev Jens Mullitsgaards barn døbt og kaldet Peder..

Trolovelse

Den 23. august 1782 blev **Peder Jensen Mullitsgaard** og **Maren Thoersdatter Bensaard** trolovede. Forlovere var Mads Østerkieller og Michel Bensaard i Lomborg sogn, Ringkøbing amt

Mullitsgaard, Matr. nr. 4, Lomborg sogn, er formentlig det, der i dag hedder Mullesgaard

Folketælling 1801, Lomborg sogn

Mullitsgaard

Peder Jensen, 78, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeoer

Maren Thoersdatter, 45, Gift, Hans Kone

Kirsten Pedersdatter, 19, Ugift, Deres Barn

Jens Pedersen, 17, Ugift, Deres Barn

Christen Christensen, 30, Ugift, Tienstekarl, Land-Soldat

Thoer Jespersen, 12, Ugift, Tienestedreng

27 oktober 1803 står **Jens i Mullitsgaard** fader til en dreng, der kommer til at hedde Mads Olesen Kieller. Mads bliver kun 3 måneder gammel, han bliver begravet 29. januar 1804. Dette er sidste spor, jeg har af Peder.

Den 28. december 1804 er der bryllup mellem Peder Christiansen Naunsben og Else Marie Christensdatter i Lomborg kirke, forlovene er Peder Myllitsgaard og Ole Landsbye.

Død

Han dør omkring 22. marts 1813, da er han nævnt med begravelse i Lomborg sogns kirkebog. I kirkebogen opgives hans alder til 92 år gammel.



Udsnit af matrikelkort over Lomborg sogn

175 Maren Thoersdatter

Formentlig 30. maj 1758 i Lomborg sogn, Ringkøbing amt. (Opslag 81).

Fader måske Thoer Bentzy (Opslag 77), hvor der døbes en søn Peder.

Død

20. januar 1830 og begravet på Lomborg kirkegaard den 31. januar 1830, 70 år gammel, aftægtskone i Mullitsgaard.

180 Christian Pallesen

Blev født i Børsting og døbt den 14. juli 1754 i Smollerup kirke, Fjends herred, Viborg amt.

Forældrene var Palle Jensen og Inger Matthiasdatter i Børsting

Død

Chrisian Pallesen af Morbjerggaard, død 29. september 1808, begravet 5. oktober 1808.

Faddere

Christen Simonsen
Niels Christensen,
Jens Nielsen
Cathrine Nielsdatter
Stine Nielsdatter
Karen Pallesdatter bar barnet

Bryllup

den 15. Januar 1788 blev Christian Pallesen af Laanum og Kirsten Andersdatter, salig Niels Mørups enke, samme sted, Trolovede

Forlovere var Christen Mørup af Laanum og Jens Pallesen af Øster Børsting.

Onsdag den 1. Februar 1788 blev de gift.

Børn

Peder, død 17. november 1793 - 15 dage gammel.

Palle, død 15. december 1793 - 5 uger gammel.

De må da også have sønnen Niels Christiansen, født 20. marts 1790 sammen. Det er ham der overtager Maarbjerggaard ved en delingsforretning, heri står der. Jeg Anders Nielsen, overdrager efter moderen (der er fælles for dem) til min halvbroder Niels Christiansen, men der står også, at hans fader hedder Niels Christiansen, men det kan jo være en skrivefejl?. Jeg vil her gætte på, at moderen har haft ham med ind i ægteskabet, da hun jo var salig Mørups enke, men kan salig Mørup så være hans far? Ja - Jeg ved det ikke!

184 Niels Smed

hedder ifølge Stamtavlen **Niels Pedersen** og er smed, født 16. februar 1736, gift med **Ane Andersdatter**, født den 8. december 1739 (måske 8. november 1739)

Bryllup

Niels Smed og Ane Andersdatter blev gift den 8. november 1759 i Ørslevkloster sogn, Fjends herred, Viborg amt.

Børn

Den 28. april 1771 får Niels og Ane døbt en datter, som får navnet **Anna Nielsdatter**

Den 10. søndag efter trinitatis blev en søn døbt **Anders Nielsen**. Forældrene var Niels Smed og Ane Andersdatter af Heilskou.

Barnet blev baaret af Maren Andersdatter af Heilskou

Faddere

Niels Jørgensen
Peder Pedersen
Peder Klemmensen
Maren Jensdatter alle af Heilskou

Aar 1779 uddeles 20 Nye Testamenter til gårdmænd og husmænd i Ørslevkloster sogn, med den formaning, at bøgerne ”flittigt læses”, blandt andet fik Niels Smed, husmand i Heilskov en.

Folketælling 1787 – Ørslevkloster

Heilskou Bye

Niels Pedersen, 52 år, gift, husmand og smed.

Ane Andersdatter, 52 år, gift, kone.

Anders Nielsen, 11 år, ugift, deres søn.

Død

Ane dør i 1812 og bliver begravet den 26. marts 1812.

186 Niels Laustsen

Fødsel mv. kendes ikke. Ca. 1731.

Folketælling 1787 i Ørslevkloster

Niels Laustsen, 56 år, Husbonde, gift 1. gang,
Bonde og Gardbeboere.

Mette Jensdatter, 43 år, Madmoder, gift 1. gang

Laust Nielsen, 12 år, ugift, deres børn.

Maren Nielsdatter, 6 år, ugift, deres børn.

Mette Katrine Nielsdatter, 5 år, ugift, deres
børn.

Karen Nielsdatter, 3 år, ugift, deres børn.

Maren Poulsdatter, 18 år, ugift, Tjenestepige.

Levned

1793 modtog Niels Laustsen, gaardmand i
Bøstrup, en bibel af Stistrup i gave, der uddeles
flere bibler samme år.

188 Peder Friis

I perioden 1829 til 1840 bliver der kun navngivet en dreng med navnet Peder i Lem sogn, Viborg amt. Hvor faderen hedder Christen.

Der døbes en dreng 1738, som får navnet Peder og hvor faderen hedder Christen i Ramsing sogn, Viborg amt (Kirkebogen opslag 87).

Jeg har undersøgt om, der er en Bodil året før i Lem og omliggende sogne 1730 til 1740. Jeg har ikke kunnet finde en Bodil i Lem, Vejby, Ramsing, Håsum, Volling eller Lihme sogne.

Børn

Kirsten Pedersdatter bliver døbt den 1. adventus 1770 – 2. december 1770 i Lem kirke, Viborg amt, Peder Friises barn i Westerlem døbt og kaldet Kirsten.

Frembaaren af Johanne Mortensdatter

Faddere

Peder Pedersen
Christen Nielsen
Christen Vinter
Mette Nielsdatter
Kirsten Sørensdatter.

Helle Pedersdatter, 1772, Dom 21^{de} post Trinit – 8. november 1772 blev Peder Friises Datter i Westelem døbt og kaldet Helle.

Frembaaren af Mette Christensdatter

Faddere

Thor Larsen
Esper Pedersen
Margareta Pedersdatter
Maren Jensdatter
Kirsten Christensdatter

Anders Pedersen, født ca. 1772. Anders står i folketælling 1787, men han er ikke født i Lem?????

Dorote Pedersdatter 1775. Fest. Trinit. – 11. juni 1775 blev Peder Friises Barn i Westerlem døbt og kaldet Dorote.

Frembaaren af Johanne Mortensdatter

Faddere

Christen Jensen
Jens Jensen
Maren Nielsdatter
Margareta Pedersdatter
Johanne Michelsdatter.

Michel Pedersen Friis, døbt 2. søndag efter Trinitatis – 8. juni 1777, Lem sogn, Viborg amt, blev Peder Friises Barn i Westerlem døbt, og kaldet Michel,

Frembåret af Kiersten Hansdatter

Faddere

Povel Knudsen
Jens Nielsen
Karen Kiemz
Maren Kielsdatter
Else Jensdatter.

Maren Pedersdatter, født ca. 1782. Hun bliver døbt 2. søndag i Advint 1780 – 10. december 1780. Peder Friises Barn i Westerlem døbt og kaldet Maren.

Frembaaren af Maren Christensdatter

Faddere

Niels Hansen
Michel Hansen
Kiersten Hansdatter
Maren Nielsdatter
Anne Michelsdatter.

Folketælling 1787 i Lem sogn

Peder Friis, 49 år, bonde og gaardmand
Bodil Mikkelsdatter, 50 år, hans kone
Anders Pedersen, 15 år, deres børn
Mikkel Pedersen, 9 år, deres børn
Maren Pedersdatter, 5 år, deres børn.

Folketælling 1801 i Lem sogn

Westerlem Bye

Peder Christensen, 64 år, Gift, Huusbonde,
Bonde, Gaardbeboer

Bodil Mikkelsdatter, 65 år, Gift, hans Kone

Dorthe Pedersdatter, 27 år, Ugift, deres Datter

Peder Madsen, 6 år, Ugift, Huusbondens Datter

Søn

190 Niels Bertelsen

Fødsel og dåb kendes ikke. Søgt Lem sogn 1736 – 1743. Efter hans alder ved død burde han være født 1738. Har ikke fundet ham.

Bryllup kendes ikke. De bliver ikke gift i perioden 1766 til 1776 i Lem sogn.

Børn

Anne, Dom Judica (5. søndag i Fasten – 24. marts) 1776. i Lem kirke, Viborg amt

Forældre Niels Bertelsen i Nørlem. Dette er den eneste oplysning om forældre ved alle de følgende børn.

Frembaaren af Karen Sørensdatte

Faddere

Lars Broegaard
Christen Jensen
Maren Jensdatter
Dorthe Christendatter
Sophie Andersdatter

Bertel, døbt 1. søndag i advent (30. november) 1777 i Lem kirke, Rødding herred, Viborg amt.

Samme dag blev Niels Bertelsens Hustru i Nørlem Introduceret.

Frembaaret af Dorthe Smed

Faddere

Jens Bror
Niels Jensen
Anne Jensdatter
Mette Christensdatter
Maren Svenningsdatter

Karen, døbt 4. søndag i fasten (5. marts) 1780 i Lem kirke.

Baaret af Maren Jensedatter

Faddere

Lars Broegaard
Jens Bertelsen
Mette Christensdatter

Kiersten Jensdatter
Maren Svenningsdatter

Dorthe, døbt 6. søndag efter Trinitatis (7. juli) 1782.

Frembaaret af Maren Pedersdatter

Faddere

Laust Broegaard
Christen Brunsgaard
Kiersten Bøndrag
Mette Anners
Maren Svenningsdatter

Karen, bliver døbt 11. søndag efter Trinitatis (22. august) 1784 i Lem kirke, Viborg amt.

Frembåret af Kirsten Jensdatter

Faddere

Jens Broe
Christen Brunsgaard
Maren Jensdatter
Lars Broegaard

Kirstine, døbt 16. søndag efter Trinitatis (1. oktober) 1786 i Lem kirke.

Frembaaren af Mette Jensdatter

Faddere

Lars Broegaard
Christen Bruunsgaard
Karen Bonding
Mette Lanner

Mette, døbt Septuagesima (2. søndag før Fastelavn – 20. januar) 1788 i Lem kirke.

Frembaaren af Maren Pedersdatter af Nørlem

Faddere

Jens Broe
Jens Jensen
Mette Lenner
Maren Svenningsdatter

Folketælling 1787 i Lem sogn

Niels Bertelsen, 46 år, bonde og gaardmand
Maren Pedersdatter, 36 år, hans kone
Ane Nielsdatter, 11 år, deres barn
Bertel Nielsen 9 år, deres barn
Karen Nielsdatter, 6 år, deres barn
Dorthe Nielsdatter, 4 år, deres barn
Karen Nielsdatter, 3 år, deres barn

Det ser ud som om Karen på 6 år har været så syg i 1784, at de var bange for, at hun ville dø. Muligvis derfor døbes endnu et barn Karen i 1784.

Søren bliver døbt Sexagesima 1790 (søndagen før fastelavn – 7. februar).

Frembaaren af Madame Schaffer

Faddere

Jens Bertelsen
Jens Broe
Peder Jensen
Mette Henrichsdatter

Kirsten bliver døbt 22. søndag efter Trinitatis 1793 – 27. oktober.

Frembaaren af Else Jensdatter fra Aalbek

Faddere

Søren Præstegaard
Christen Broegaard
Anders Jensen
Kirsten Sørensdatte

Folketælling 1801 i Lem sogn

Niels Bertelsen, 63 år, Gift, Bonde, Gaardbeboer, Nørlem Bye, Huusbonde
Maren Pedersdatter, 50 år, Gift, Nørlem Bye, gift skrevet som: "ligeledes", hans Kone
Berthel Nielsen, 23 år, Ugift, Nørlem Bye, deres Børn
Karen Nielsdatter, 17 år, Ugift, Nørlem Bye, deres Børn
Søren Nielsen, 10 år, Ugift, Nørlem Bye, deres Børn

Kjersten Nielsdatter, 5 år, Ugift, Nørlem Bye, deres Børn

Død

Den 24. november, 1. søndag i advent 1821, dør Niels Bertelsen, Aftægtsmand på sin for ham paaboende Gaard i Nørlem i en alder af 83¼ år.

Her er uoverensstemmelser, ifølge folketællingen af 1787 burde han være født i 1741, ifølge dødsangivelsen burde han være født i 1738. Der bliver født en dreng i Lem sogn 1742, som får navnet Niels. Det er den eneste dreng, som får navnet Niels i perioden 1738 – 1742.

191 Maren Pedersdatter

Formentlig født 23 søndag efter Trinitatis 1751, døbt 14. november 1751 i Lem kirke, Viborg amt.

Som datter af Peder Kiæmpet,

Frembaaren af Niels-Topets Hustrue i Synderlemb

Faddere

Christen Hald paa Bustrup

Knud Larsen

Niels Hansen

Johan Lorenzen

Inger Jensdatter

Død

Maren Pedersdatter dør 13. søndag efter Trinitatis 1807 kun 56 år gammel, hun burde ifølge folketællingen i 1787 være født i 1751, da hun dør i 1807, opgives det at hun er 56 år gammel. I Lem sogn, Viborg amt.

Det ser derfor ud til, at jeg har fundet den rigtige fødsel.

Til notater

Specielle ord

Alimentation: Er det officielle navn for de penge, man betaler som børnebidrag.

Folketællinger: (FT) Er tællinger af alle personer der bor på en ejendom. Der var personer, som blev udpeget til at gå fra hus til hus og skrive en rapport over hvem der boede i huset eller gården. Disse personer fik selvfølgelig løn for arbejdet. Folketællingerne er ude på landet opdelt efter sogne, inde i Købstæderne er listerne opdelt på gadenavne.

ibid. og ibd.: Samme sted.

Indsidder: Er en person, som bor til leje hos en anden. Somme tider bruges også navnet **Inderste**.

Intro. eller Introduceret: I gamle dage, når en kvinde havde født, blev hun betragtet som uren, derfor skulle hun i kirken for at blive rensset efter fødslen, det skete normalt 5 - 6 uger efter fødslen, hun var i den periode et let offer for djævelen. Ved introduktionen blev hun mødt uden for kirken af præsten, som gav hende et tændt lys i hånden, som hun derpå bar ind i kirken. Hvis barnet var dødfødt, fik hun et slukket lys i hånden. Det hed sig, at hun skulle ”genindledes” i menigheden. Det var lovpligtigt indtil 1797, men blev praktiseret langt ind i 1800-tallet.

Lysningen: foretages på det sted i landet, som er fastsat i §20, og sker enten ved kundgørelse fra prædikestolen eller ved tinglæsning, alt efter om lysningen foretages af præsten eller af de borgerlige myndigheder. Lysningen

foretages kun en gang, og vielsen må ikke finde sted, forinden der er hengået 14 dagen fra lysningen (lysningensfristen). Efter 1824 skulle lysningen foretages i kirken og normalt 3 gange før brylluppet.

Lægdsrulle: Er en protokol der udarbejdes over alle unge mænd, som kan udskrives til militærtjeneste. Indtil 1849, var det kun folk på landet der blev optaget i Lægdsrullen. Efter 1849 var der generel værnepligt for hele den mandlige befolkning. Dvs. alle mænd blev optaget i Lægdsrullen.

Matrikelnummer: Siden 1800-tallet har alle ejendomme, selvstændige jordstykker haft et matrikelnummer (matr. nr.). Et matrikelnummer består af et tal efterfulgt af et eller flere bogstaver, dertil kommer navnet på det sogn eller ejerlav jorden ligger på. Derved bliver et jordstykke fuldstændig entydigt bestemt. Har man et matrikelnummer, kan man altid finde frem til, hvor i Danmark, ejendommen er beliggende.

Navnlig: Ved navn.

Skifte: Et skifte er en opgørelse over hvad der er af værdier efter en afdød person. Det vil sige det handler i bund og grund om hvad er der af værdier til arvingerne.

Trolovelsen: Var en kirkelig ceremoni der fandt sted forud for vielsen, altså kirkens velsignelse at ægteskabet. Trolovelsen var juridisk bindende fra 1582 og kunne kom ophæves ved dom. Dvs. hvis den var indgået under falske forudsætninger eller uden forældrenes samtykke. <trolovelsen

blev afskaffet i 1799, derefter hed det Tillysning eller Lysning.

Udmatrikuleret: Betyder, at et jordstykke er blevet en selvstændig grund/ejendom, hvor det tidligere var en del af et større jordstykke. Alle jordstykker/ejendomme i Danmark har et Matrikelnummer. Forkortes ofte: ”Matr. nr.”. Den nye grund (det udmatrikulerede jordstykke) har således fået sit eget matrikelnummer.

Vattersot: Sygelig tilstand, hvor der samler sig væske i vævene og i kroppens hulrum. Synonym – ødem. Årsagen kan være en unormal ansamling af væske i bughulen uden for tarmene. Kan komme af kronisk leversygdom og kræftspredning til bughulen er de mest almindelige.

Efterskrift

Ja - det var en stor mundfuld, at sluge, men for mig har det været spændende, at være, ligesom i selskab, med mine forfædre, det vil derfor glæde mig meget, hvis I også vil få interesse for dette, ja – I skal ikke gøre det for min skyld, men for jeres egen, og for jeres børns skyld.

Desværre kan jeg ikke hjælpe jer med at samle sammen på familien fra jeres fars side, men så er der så meget at gå i gang med.

Jeg ønsker også meget, at I skal se på familien gennem tiderne, så kan I se deres sorger, men også glæder, og måske også prøve, at sammenligne tiderne dengang og nu.

Af de mange papirer jeg har lånt af Karen, Anna og Poul Thestrup, kan jeg se, at det rigtige er, at sætte arkene ind i slægtsorden, og har samtidig tænkt på en linje i Ingemanns gamle salme, hvor der står, ”Tiderne skal komme, tider skal henrulle, slægt følger slægters gang”.

Men I kan jo sætte dem ligesom I syntes.

I denne bog er siderne sat, som jeg syntes, de skulle hænge sammen. Henning Karlby.

Ellens breve

Struer, den 25.2.1983.

Kære Per

Her kommer nu noget mere til familiegalleriet. Dels en oplysning Anna har modtaget engang, da hun søgte om noget vedr. min bedstefars død. Men ved gennemgang skulle det være let at finde ud af. Hvis ikke så sig til.

Nu har jeg jo sat mig så godt ind i det, at jeg kender dem hver især.

Det kan da være mere svært, at forstå for jer.

Men du ved jo nok, at alt det man kan, det er så nemt!

De sidste ark, er nogle ting jeg har skrevet op om min far.

Vil du hilse hele familien fra mig mange gange.

Mange hilsener og tanker til jer alle fra Bedste – Mor.

Jens har sendt mig kopierne.

Jeg må nok sige, at fæstebonden Niels Jensen Houllind, har været en meget underdanig mand, når man ser, hvordan han har bedt til de høje herskaber, om, at få lavet en så pæn og ærlig forretning.

Jeg kan da næsten slet ikke tro, at han kan være min stamfader, og helelr ikke jeres, men det er han altså helt bestemt iflg. papirerne.

Jeg tror Lotte og pigerne gerne vil læse om alt det sjove tøj og ting og sager, som afgangne Anne Marie Simonsdatter havde, jeg ville i hvert fald gerne have været med til den aktion! Hvad mener du Lotte?

Anna Thestrup har sagt, at hun efter den tid har været en meget fin og veludstyret dame.

NB. Jeg sender kort med, som du Per engang har skrevet til din bedstemor, det lå i min mors stambog, som moster Ralle arvede.

Struer, den 8.2.1983.

Da Anna lige har været i Struer, har hun givet mig denne forklaring, af familien Houllind, og på hvordan vi blev i familie med den.

Jeg har skrevet den på maskine, og med forklaring, efter bedste evne, den kan sættes ind i bogen, efter Niels Jensen Houllind, nr. 52, eller hvor du mener den hører til, måske længere tilbage, jeg ved det ikke rigtigt, for den første kone, han får bliver vi jo ikke i familie med, men derimod med hans anden kone, men det er i kraft af sin første kone, han får gården.

Vil du hilse hele familien fra mig med mange kærlig hilsener og tanker fra

Mor.

NB. Måske kan vi hjælpes ad med at finde ud af hvor dette blad hører hjemme.

Det herover omtalte dokument er renskrevet og indsat som afslutning på 84 Niels Jensen, Houllind.

NB. Moster Karen har nu læst alt hvad jeg har skrevet til jer, hun beder mig rette følgende: Om min mor, Kirsten Jensen nr. 11, har jeg skrevet på side 2, at hun tjente på en gård i Boller, det er forkert, det var navnet på gårdmanden, gården lå i Ørum.

Under nr. 58, i aftægtsaftalen har jeg skrevet, at 1 pot er en ½ liter, det er forkert, det er en liter.

Under nr. 23, altså Kirsten Jensens mor, har jeg skrevet det for uklart, altså Christiane Christensen nr. 23: Er født og døbt samme dag. Den 26.12.1863.

Den dag blev hendes lidt ældre søster begravet, søsteren hed Christiane og var født den 6.3.1859 og død 16.12.1863.

Ved hendes kiste blev Christiane nr. 23, altså døbt den 26.12.1863.

Jeg kan ingen forklaring give på, hvorfor forældrene lod det døde barn stå så længe, men måske fordi de ventede det næste barn, og på den måde ville gøre både noget sørgeligt og noget glædeligt den samme dag, men jeg ved det, som sagt ikke.

Mellem os sagt, så kan jeg ikke forstå, at Karen ikke kunne forstå det, det er nemlig hendes bog, jeg har skrevet det af efter.

Endnu engang Kærlig hilsen fra mor.

Ovenstående rettelser er indført i bogen, hvor de hører til. Med hensyn til de to gange Christiane, så fik det mig til at grave i familien og det blev noget af en tragedie, jeg fik gravet frem. 4 ud af 8 børn dør i en alder mellem 1 og 6 år. Henning.

Stikordsregister

A

Alimentation 215
Andersdatter Inger Marie 182
Andersdatter Johanne 181
Andersdatter Karen 181
Andersdatter Maren 181
Andersdatter Mariane 181
Andersen Christen 115, 182
Andersen Jens 113, 171
Andersen Lauritz 147
Andersen Laust 147
Andersen Niels 181, 182
Asmussen Anna Maria 197
Aulum kirke 12

B

Balleby Søren Gregersen 200
Bennet 105, 155
Bertelsen Niels 211
Birkmose Niels Sørensen 121
Borris kirke 33
Bov kirke 87
Bov sogn 43
Broegaard Holger 190
Braagaardhus 155
Braagaard Morten Jensen 155
Bundgaard 123
Bøvling, Anna Decima Jensen 62
Bøvling, Anna Jensen 30
Bøvling, Ellen Jensen 9, 30
Bøvling, Else Jensen 30
Bøvling, Gotfred Jensen 29
Bøvling, Ingvard Marinus Jensen 62
Bøvling, Karen Kristine Jensen 61
Bøvling, Karen Nielsine Jensen 29
Bøvling Kirsten 37
Bøvling, Kristen Boel Jensen 62
Bøvling, Kristiane Jensen 61
Bøvling, Margrethe (Grethe) Jensen 30
Bøvling, Marinus Jensen 61
Bøvling, Mette Marie Jensen 62
Bøvling, Niels Kristian Jensen 61

Bøvling, Otilje Jensen 62
Bøvling, Poul Dahl Jensen 61
Bøvling, Ragnhild Jensen 30
Bøvling sogn 158
Bøvling, Søren Jensen 25, 61

C

Christendatter Maren 127
Christensdatter Inger Marie 193
Christensdatter Karen Marie 131
Christensen Andreas 187
Christensen Gravers 188
Christensen Holger 187
Christensen Jørgen 193
Christensen Ole 187
Christensen Peder 187
Christensen Anders Christian 115
Christensen Christiane 76, 116, 117
Christensen Dorthé 116
Christensen Inger Marie 115
Christensen Jens Christian 145
Christensen Karen 30
Christensen Niels 116
Christensen Ole 123
Christensen Peder 97, 115
Christensen, Peder 51
Christensen Søren 116
Christiansdatter Jensine Caroline 157
Christiansen Niels 173

D

Daugbjerg kirke 25
Dollerup sogn 101
Dybe sogn 59, 106

E

Eising sogn 96, 147

F

Feldingbjerg sogn 9
Folketælling 215
Frandsdatter Karen 190
Friis Michel Pedersen 185, 209
Friis Peder 209
Furreby kirke 83
Furreby sogn 42, 135
Fusager 76

G

Gammelstrup 113
Gammelstrup sogn 76
Gimsing kirke 11
Gimsing sogn 54, 102
Grebsdahl Jens 153

H

Haderup sogn 49, 94, 149
Harritslev sogn 139
Heilskou 205
Heilskov 181
Hjerm sogn 24
Holbøl 87
Holgersdatter Anne Marie 190
Holgersdatter Ellen 190
Holgersdatter Kirsten 190
Holgersdatter Maren 190
Holgersen Jacob 190
Houlind 70
Houlind Niels Jensen 159
Houlind Søren Nielsen 160
Hove sogn 60, 70, 109
Hurup sogn 54, 102
Hvidbjerg kirke 21
Hvidbjerg sogn 51, 58, 97

I

ibid. 215
Indsidder 215
Intro. 215
Introduceret 215

J

Jacobdatter Mette Kirstine 157
Jacobsen Mette Kirstine 157
Jefsen Birtha 197
Jensdatter Ane Marie 134
Jensdatter Zidsel Marie 191
Jensdatter Ane 102, 139
Jensdatter Ane Johanne 157
Jensdatter Ane Marie 192, 193
Jensdatter Christiane 109, 112
Jensdatter Kirsten 100
Jensdatter Kirstine 172
Jensdatter Mette Marie 106, 146, 157
Jensdatter Zidsel Marie 193
Jensen Alma 74
Jensen Anders 73
Jensen Andrea Kirstine 94
Jensen Andreas 87
Jensen, Ane Sicilia 54
Jensen Anine 94
Jensen, Anine 49
Jensen Anna Maria 87, 197
Jensen Anton 89
Jensen Friderike 89
Jensen, Hans Peder 45
Jensen Hans Peter 88
Jensen Heinrich Asmus 88
Jensen Holger 74
Jensen Hufner Peter 88
Jensen, Inge 13, 45
Jensen Jens 145
Jensen Jens Kristian 93
Jensen Jens Peter 74
Jensen Johan Kristian 145
Jensen Johanne 74
Jensen, Jørgen 46
Jensen Kamilla 74
Jensen Kirsten 73
Jensen, Kirsten 33
Jensen Kristen 74
Jensen Kristine 74
Jensen Laurits 93, 94
Jensen Magdalene 73
Jensen Maren 145

Jensen Margaretha Christina 88
Jensen Margrethe 75
Jensen Marie Friedericke 87
Jensen Mette Marie 93
Jensen Niels 159
Jensen Niels Christian 107, 157
Jensen Nis 87
Jensen Nis Hansen 141, 197
Jensen, Ole 46
Jensen Peder 93, 145, 167
Jensen Peder Andreas 94
Jensen Peter 87, 89
Jensen, Peter 43
Jensen Peter Petersen 197
Jensen Petra Marie 93
Jensen Poul 75
Jensen Thyra Katrine 94
Jestrup 21
Jørgensdatter Mette 193

K

Kitschelund 87
Klinkby Jens Larsen 167
Knudsdatter Inger 123, 129
Kobberup kirke 9
Kobberup sogn 107
Kollundbjerg 43
Kollundmark 142
Kranker Børge 30
Kulstrup Jens Jensen 191
Kaastrup Anna Theodora Nielsen 137
Kaastrup Dorthea Nielsen 86, 137
Kaastrup Emma Nielsen 135
Kaastrup Jensine Marie Nielsen 135
Kaastrup Niels Theodor Svenningsen 135
Kaastrup Svenning Nielsen 135

L

Larsen Lars Christian 167
Lauritsen, Aksel 39
Lauritsen, Annedorte 12
Lauritsen, Gunnar 11, 39
Lauritsen Ingeborg Petrine Kristine 80
Lauritsen, Inger Dorthea 39

Lauritsen Karen Marie 80
Lauritsen Karl Marius 79
Lauritsen Laurits 79
Lauritsen, Laurits Kastrup 40
Lauritsen, Lise Lotte 11
Lauritsen Maren 80
Lauritsen Mette Kirstine 80
Lauritsen Ole 79
Lauritsen, Ole 39
Lauritsen, Peder Christian 40
Lauritzen Anders 119
Lauritzen Peder Christian 79
Laursen Anders 148, 149, 171
Laursen Ane Marie 148
Laursen Else Cathrine 148
Lausen Christian 149
Lausen Knud Christian 149
Laustsen Ane Marie 147
Laustsen Karen 96, 147
Laustsen Niels 207
Lem sogn 76, 115
Lille Nørsgaardhus 21
Livbjerg 57
Livbjerg Ane Marie 58
Livbjerg Ane Nielsine 55
Livbjerg Christian Peder 56
Livbjerg Emil Marius 56
Livbjerg Johanne Andrea 56
Livbjerg Julius Brandt 56
Livbjerg Niels Lauritds Johannes 55
Livbjerg-Pedersen 23
Livbjerg Severine Caroline 55
Livbjerg Sofus Ansgar 56
Lomborg 155
Lorenzen Friederike Marie Emilie 91
Lundgaard, v/Stoholm 26
Lyngs sogn 21, 51
Lysningen 215
Lægdsrulle 215
Løkken 135

M

Madsdatter Anne 153
Madsdatter Else Marie 153
Madsdatter Kirsten 177
Madum sogn 123
Matrikelnummer 215
Mikkelsdatter Maren 118
Mikkelsen Jens 185
Mikkelsen Niels 185
Mikkelsen Peder 185
Mortensen Jens Christian 105
Mortensen Jens Peter 105
Mullitsgaard Peder Jensen 201
Mulsmark 87
Maarbjerggaard 176

N

Navnlig 215
Nielsdatter Ane Cathrine 123
Nielsdatter Anna 205
Nielsdatter Anne 160
Nielsdatter Anne Cathrine 127
Nielsdatter Anne Dorthe 174
Nielsdatter Anne Marie 159
Nielsdatter Bodil Else 160
Nielsdatter Bodil Marie 174
Nielsdatter Dorthe 186, 211
Nielsdatter Karen 109, 211
Nielsdatter Karen Marie 174
Nielsdatter Kirsten 114, 173
Nielsdatter Maren 184, 190
Nielsdatter Nicoline 182
Nielsen Agnes Theodora 83
Nielsen Anders 174, 181
Nielsen Andrea 84
Nielsen Andreas 84, 131
Nielsen, Ane Marie 58
Nielsen, Ane Nielsine 24, 55
Nielsen Anna Andrea Marie 83
Nielsen Anna Marie 131
Nielsen Annie Andrea Marie 83
Nielsen, Annie Andrea Marie 42
Nielsen, Anton Jensen 83
Nielsen Bertel 211

Nielsen Christen 189
Nielsen Christian 173
Nielsen Christian Peder 56
Nielsen Ebbe Peder 173
Nielsen Emil Marius 56
Nielsen Emma Jensine 84
Nielsen Holger Bach 30
Nielsen Jens 174
Nielsen Jens Jørgen 194
Nielsen Johanne 194
Nielsen Johanne Andrea 56
Nielsen Julius Brandt 56
Nielsen Jørgen 194
Nielsen Karen Marie 121
Nielsen Laura Antonie 84
Nielsen Mads 173
Nielsen Maren 124, 130
Nielsen Niels Lauritds Johannes 55
Nielsen Ole Christian 195
Nielsen Peder 159
Nielsen, Peter Christian 55
Nielsen, Severine Caroline 55
Nielsen Simeon 132
Nielsen Sofie Kirstinne Augusta 56, 58
Nielsen Sofus Ansgar 56
Nielsen Svenning Kaastrup 83
Nielsen Søren 109
Nielsen Thinus Jul 56
Nr. Felding sog 124
Nørre Felding sogn 82, 130
Nørre Ølgryde 130

O

Olesen Christen 123, 129, 187
Olesen Inger Cathrine 82, 124
Olesen Jens Peder 124
Olesen Karen Marie 124
Olesen Kirsten 123
Olesen Kirstine 124
Olesen Mette Kirstine 157
Olesen Niels 124
Olesen Niels Christian 193
Olesen Niels Kristjan 124

P

Pallesen Christian 203
Pedersdatter Dorote 209
Pedersdatter Helle 209
Pedersdatter Kirsten 169, 209
Pedersdatter Maren 209, 213
Pedersen, Anna Margrethe Livbjerg 21
Pedersen, Anna Marie Livbjerg 21
Pedersen, Anton 52
Pedersen Christen 97
Pedersen, Christen 51
Pedersen Christian Livbjerg 21
Pedersen, Ellen Sofie Livbjerg 22
Pedersen Friis Michel 209
Pedersen Jens 97
Pedersen, Johannes Livbjerg 7, 22
Pedersen Karen Marie 77
Pedersen, Kirstine 52
Pedersen Lars Jensen 98
Pedersen Mads 98
Pedersen, Mads 53
Pedersen Maren Cathrine 98
Pedersen Mette Kjerstine 97
Pedersen, Nielsine Christine Margrethe 52
Pedersen, Niels Kristian 53
Pedersen, Peder Christensen 21
Pedersen, Peder Livbjerg 21
Pedersen Peder Stephan 77
Pedersen, Poul Emil Livbjerg 22
Pedersen, Søren 52
Petersen Jes 197
Petersen Maren 197
Petersen Marika (Maria) 198
Poder Jens Christian Christensen 145
Poder Johan Christian 145
Povelsen Jens Hald 157

R

Rammekjær 106
Rammekjærhus 59
Ravnholt 96, 147
Resen sogn 93
Romlund kirke 73, 76

S

Sandmand Karen Nielsdatter 158
Sandmand Niels Jensen 199
Simonsdatter Anne Marie 159
Simonsdatter Bodil 200
Simonsen Knud 101
Simonsen, Knud, udlagt barnefader 54, 102
Skifte 215
Skouhuset 73
Sköttrup sogn 83, 131
Smed Niels 205
Smøllerup kirke 70
Smøllerup sogn 177
Spækjær 33
Sparkjær 73
Spaabækhus 79, 123
Stationsbyen Tvis 95
Stoholm 9, 27
Struer, Kirkegade 20 22
Struer, Nygade 5 22
Struer sogn 7
Støvl Poul 127
Sylvestersen Niels 189
Sønder Harritslev 139
Sønder Lem 117
Sørens datter Anne Marie 159, 166
Sørensen Anne Marie Kirstine 111
Sørensen Bodil Catrine 111
Sørensen Carl 110
Sørensen Jens 110
Sørensen, Karen 70
Sørensen Karen Marie 110
Sørensen Niels Stigaard 111
Sørensen Peder 111
Sørvad 13

T

Thestrup Alfred Sørensen 29
Thoersdatter Maren 201, 202
Thomsen Mette Marie 151
Trans sogn 60, 101, 159
Trug 82
Tvis 96
Tvis Kirke 13
Tvis sogn 49
Tørring Heldum sogn 159
Taarus sogn 73

U

Udmatrikuleret 216

V

Vattersot 216
Vesterlem 76, 115, 185
Vester Svendstrup 11
Vester Svenstrup 39
Vilsbæk 89
Vinding sogn 11, 39, 79
Volling sogn 115, 183
Vridsted sogn 145
Vroue sogn 93

Ø

Ølgryde 124
Ørlevkloster sogn 181
Øster Børsting 25
Østerbøvling, Karen 70
Østerbøvling Niels 105
Østerbøvling, Niels 59