



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Ingrid Karlby
og
hendes forfædre

Af Henning Karlby

Version 2 – 2021

Indholdsfortegnelse

Indledning	5
3. Ingrid Karlby	7
03a. Svend Aage Pedersen	31
03b. Rigmor Karlby	59
Aksel Lindhardt Michelsen	59
6. Anders Christian Laurits Karlby (f. Pedersen)	63
7. Mathilde Birgitte Pedersen	87
12. Anders Pedersen (Karlby)	93
13. Laura Jensine Jean	121
14. Peder Pedersen	123
15. Maren Petrea Petersen	136
24. Anders Pedersen	137
25. Mette Rasmusdatter	142
26. Julius Jean	143
27 Kiersten Marie Andersen	158
28. Chresten Pedersen	159
29. Sidsel Marie Pedersdatter	161
30. Rasmus Pedersen Balle	165
31. Birgitte EnvoldsDatter	171
48 Peder Pedersen Marcussen	173
49 Karen Andersdatter	176
50. Rasmus Sørensen Bødker	177
51a. Mette Christensdatter	181
51b. Bodil Jensdatter	182
52. Johan Friderich Jean	183
58. Peder Pedersen	185
59. Mette Lauritsdatter	190
60. Peder Nielsen	191
61. Maren Hansdatter	191
62. Envold Nielsen	195
63. Maren Pedersdatter	197
96. Peder Rasmussen Marcusen	199

97. Maren Sørensdatter	201
98. Anders Sørensen	203
99. Karen Nielsdatter	208
100. Søren Rasmussen	209
101. Elle Pedersdatter	212
116. Peder Christian Pedersen	213
117. Chatrine Bodil Mette Andersd	215
120. Niels Sørensen Borre	217
122. Hans Sørensen	219
123 Helle Nielsdatter	220
232 Peder Johnsen	221
233 Zidsel Pedersdatter	222
Et sjovt tillæg til historien	223
Specielle ord	225
Stikordregister	227

Indledning

Dette er historien om min mor og hendes forfædre.

Det, der er skrevet om min mor, bygger dels på de papirer, jeg fandt i min mors gemmer, efter hun var død og det jeg kan huske, som jeg syntes eftertiden godt måtte vide om min mor og den måde, hun var på.

Alle andre oplysninger er noget, jeg har fundet på Internettet af forskellige oplysninger bl.a. om min onkel Svend Åge, min mors storebror, om ham vidste vi kun, at han var hendes ”fætter”, indtil min mormor døde. Først derefter afslørede min mor, at hun havde en halvbror. Andre oplysninger er fundet på officielle sider på Statens Arkivers hjemmesider, nogle oplysninger kommer også, fra før Statens Arkiver lagde så meget ud digitalt. Det var den gang, vi brugte meget tid på at køre landet rundt for at finde oplysninger i Statens Arkiver i København, Odense og Viborg. Desuden har Vibeke og jeg også kørt rundt til forskellige lokalarkiver for at se, hvad der lå af efterladenskaber om familien.

Alt hvad der står i denne bog, har det været umådelig spændende at finde frem. Det er min måde at fortælle om min mor og hendes forfædre, andre ville måske have gjort det på en anden måde.

Jeg kan godt lide sangen: **Hvor smiler fager den danske kyst.** Af Johannes V. Jensen

Særligt versene:

Alvorlig taler ved alfavej
med grønsvær tækker de gamles grave
Henfarne slægter – forglem dem ej!
i arv de gav dig en ædel gave.
Henfarne slægter
i landets marv
sig ej fornægter
Bevar din arv

Men du, der søgte mod fremmed strand,
de gamle lig, som mod søen stunded,
hver gang du genser det gamle land,
skal sande, her blev dit hjerte bundet.

Thi dybe minder
og gammel agt
og milde kvinder
hvor har de magt!

Bemærk ”lig” i sangen betyder ikke døde mennesker, men at være ”ligesom”.

Når du læser bogen og måske finder en slåfejl eller stavefejl, så bær over med mig, jeg er ikke ufejlbarlig. Jeg har i denne forbindelse et lille ordsprog, der siger: ”*Det er bedre udkommen end fuldkommen*”.

Du vil i bogen støde på, at en persons navn skrives på forskellig måde igennem personens liv. Det er altid det navn, som står som overskrift, der er det rigtige, det er normalt det jeg har fundet i kirkebogen, da barnet blev døbt. Men når en folketæller, eller en degn har skrevet personens navn på et senere tidspunkt, så bliver navnet skrevet, som skriveren mener at høre, det der blev sagt. Det er altså ikke mig, der har skrevet forkert, jeg har normalt altid skrevet det, som stod i de dokumenter, jeg har læst oplysningerne i.

96. Peder Rasmussen Marcussen, 30. august 1739 - 24. december 1826	48. Peder Pedersen (Marcussen) 26. september 1790 - 22. december 1837	24. Anders Pedersen Karleby 17. januar 1819 - 3. maj 1889	12. Anders Pedersen, 11. januar 1849 - 7. maj 1942	6. Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) 20. marts 1876 - 16. december 1931	3. Ingrid Karlby 27. juli 1909 - 13. marts 1994
97. Maren Sørensdatter, 14. juni 1744 - 28. december 1807	49. Karen Andersdatter 3. januar 1795 -	15. Mette Rasmusdatter 15. januar 1817 - 2. marts 1899	13. Laura Jensine Jean, 3. april 1848 - 27. marts 1921		
98. Anders Sørensen, 1753 - 26. marts 1836	50. Rasmus Sørensen Bødker 18. juni 1780 - 13. juni 1846	26. Julius Jean 1811 eller 1812 - 18. maj 1879		7. Mathilde Birgitte Pedersen 30. august 1881 - 30. maj 1969	
99. Karen Nielsdatter, 1750 - 12. februar 1809	51b. Bodil Jensdatter 15. februar 1796 - 16. feb. 1875	27. Kiersten Marie Andersdatter 11. juni 1819 - 3. juni 1874	14. Peder Pedersen 23. december 1846 - 5. januar 1916		
100. Søren Rasmussen Bødker, 1730 - 22. nov. 1813	52. Måske Johan Friderich Jean? 1776-77 - 5. juli 1823	28. Christen Pedersen (ej gift) 17. august 1820 - 31. juli 1850		15. Maren Petrea Pedersen 6. april 1846 - 6. november 1917	
101. Elle Pedersdatter, 25. juni 1752 - 24. feb. 1831	53. Måske Grethe (eller Margarethe) Jean ? - 24. dec. 1823	29. Sidsel Marie Pedersdatter 20. februar 1823 - 28. september 1902	30. Rasmus Pedersen Balte, 14. februar 1810 - 11. juni 1886		
102. Jens Simonsen, -	54. Anders Lassen - 28. maj 1842	30. Rasmus Pedersen Balte, 14. februar 1810 - 11. juni 1886		31. Birgitte EnvoltdsDatter (Nielsen), 10. januar 1817 - 2. marts 1906	
103. Mette Møllerup, -	55. Dorthe Marie Jensdatter 1788 -	31. Birgitte EnvoltdsDatter (Nielsen), 10. januar 1817 - 2. marts 1906			
	56. Peder Christensen, 1786 -	tip	tip	olde	foreldre
	57. Maren Pedersdatter, -	tip	tip		
	58. Peder Pedersen 25. sep. 1791 - 16. marts 1864				
	59. Mette Lauritsdatter 23. september 1792 - 28. februar 1852				
	60. Peder Nielsen Borre, 26. sep. 1756 - 26. jan. 1830				
	61. Maren Hansdatter, 31. juli 1774 - 13. maj 1858				
	62. Envolv Nielsen, 22. januar 1789 - 28. april 1845				
	63. Maren Pedersdatter, 21. april 1777 - 23. august 1829				
tip ³ⁿ	tip	tip	tip		

3. Ingrid Karlby

Ingrid Karlby blev født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun blev født, som anden datter til Købmand **Anders Christian Laurits Karlby** (født Pedersen) og **Mathilde Birgitte Pedersen**. Ingrid blev hjemmedøbt af Pastor Munch i Mejlgade 57, den dag hun blev født, og blev senere fremstillet i Domkirken den 12. december 1909, for Stiftprovst¹⁾ Lindhard.

Faddere

Bagermester N. A. Pedersen
Bogholder V. Karlby – cens.
Frk. Elisabeth Pedersen (Mathildes tvillingsøster)
Forældrene

Konfirmation

Ingrid blev konfirmeret den 7. oktober 1923 i Aarhus Domkirke.



Ingrid ved familiens kolonihave.



Ingrid og Rigmor på klatretur i kolonihaven. Det er Ingrid i træet og Rigmor i flagstangen.

1) Stiftsprovst er en ældre betegnelse for domprovst, domprovsten er biskoppens stedfortræder.

Ingrid vokser op

Ingrid begynder sin skoletid i 1. underklasse den 1. april 1916 på Kirkegaards skole i Aarhus. Efter 5. klasse kunne man den gang komme i Mellemskolen. Da Ingrid skal i Mellemskolen, går hun fortsat på Kirkegaards Skole i Aarhus, på hendes eksamensbevis fra Mellemskoleeksamen står der:

Eksaminandens fulde navn: Ingrid Karlby,
Datter af Købmand Karlby,

Født den 27. Juli 1909 i Aarhus har i Eksamensterminen Maj – Juni 1925, som Elev i Kirkegaards Realskole bestået Mellemskoleeksamen.

Sted og Datum for Underskriften 28/VI 1925. I 1916 køber Ingrids far Christian en kolonihave, i den tilbringer Ingrid og Rigmor en god tid af deres barndom.



Begge piger klatrer i træer og hygger sig i øvrigt med den friske luft uden for byen. *Klassebillede fra Ingrids skole. Ingrid er nr. 3 fra venstre i bagerste række, ca. 1919*

Efter Mellemskolen fortsætter Ingrid i Real-klassen, som hun afslutter med adgangseksamen den 31. juli 1926.

På afgangsbeviset for Realklassen står følgende på forsiden:

Skolen skal efter Anmodning meddele følgende Vidnesbyrd om Elevens Modenhed (Evner, Flid og Fremgang), Kundskaber og Forhold i Skolen:

"Ingrid Karlby er en tiltalende og ret begavet Elev, som det altid har været en Glæde at arbejde med. Hun har været flittig selv i saadanne Fag, der ikke laa naturligt let for hende. Hendes Opførsel har stedse været udmærket god, og hun har været velanskrevet hos baade Kammerater og Lærere. Vi er overbevist om, at en saa fornuftig og praktisk anlagt Elev vil formaa at gøre Fyldest, hvor hun kommer."

Underskrevet af Skolens Styrer.

Ingrid får derefter en uddannelse på handelsskolen i Aarhus.

Arbejdesliv 1

Ingrid begynder sit arbejdsliv hos Sagfører Aage Sebbelov²⁾, Guldsmedegade 1 i Aarhus. Her bliver hun ansat som elev, den 1. november 1927. Da er hun 18 år gammel.



Ingrid sammen med sin mor og storesøster Rigmor på græsplænen i kolonihaven.

retsagfører Julius Jarding, Guldsmædgade 19 i Aarhus. Den 1. januar 1935 sælger Landsretsagfører Jarding sit firma til Landsretsagførerne Svendsen, Hastrup og Lyngbye, hvor Ingrid fortsætter sin ansættelse.

Denne ansættelse varer indtil 1. februar 1936, hvor Ingrid siger sin stilling op.

For at arbejde hos advokater på dette tidspunkt, skulle man kunne stenografere. Den gang var der ikke noget, der hed diktationer eller andre former til at optage samtaler, for derefter at

- 2) Sagfører Aage Sebbelov i Aarhus boede privat i 1921 i Risskov, Ved Skoven 29, han var født 28/3 1878, Salts, Næstved, hans Kone Alva Sebbelov var født 7/4-1884 i Frederikshavn.
- 3) En del af Ingrids anbefalinger kan læses, som bilag til denne levnedbeskrivelse.

I november 1931, mens hun arbejder hos Sagfører Sebbelov, søger hun en stilling som kontorassistent indenfor Aarhus Politi³⁾.

Hun får ikke stillingen ved politiet og fortsætter arbejdet hos Sagfører Seppelov indtil 1. maj 1933. Den 22. marts 1933 får hun en meget fin anbefaling fra Sagfører Seppelov.

Fra 1. maj 1933 til 1. september 1933 arbejder Ingrid for Sagfører Midtgaard i Brande. I følge anbefalingen fra Sagfører Midtgaard forlader Ingrid stillingen for at tage hjem til Aarhus for at hjælpe sin moder med moderens forretning. Der har sikkert været brug for hende, idet hendes far pludselig døde den 16. december 1831.

Fra 1. januar 1934 til 1. januar 1935 arbejder Ingrid for Lands-



Ingrid ca. 1933.

kunne skrive teksterne ordret af. En sekretær for en advokat, som f.eks. var med i retten, skulle være i stand til at skive ordret af, hvad der foregik i retten, skulle være i stand til at skrive 80 – 100 ord i minutet. For at kunne det, bruger man nogle specielle tegn, der kaldes stenografi. Uddannelsen findes stadig som en speciel erhvervsuddannelse. Nu til dags hedder stenografi ”Shorthand”.

Bryllup

I Odense blev der i Vor Frue kirke bestilt lysning den 10. april 1937 og lysningen⁴⁾ blev foretaget den 11. april. I Aarhus blev der bestilt lysning 11. april 1937, lysningen blev foretaget den 18. april i Domkirken og den 19. april fik parret besked om at lysningen var foretaget.

I kirkebogen i Aarhus Domsogn står for den 9. maj 1937 følgende:

Pigen Stenograf **Ingrid Karlby** født 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn datter af Købmand Anders Kristian Laurits Karlby og Hustru Mathilde Birgitte Pedersen, Mejlgade.

Boende: Odense, Munkebjerggade 66.

Ungkarl **Villiam Jensen** født 20. november 1906 i Hesselager Sogn søn af Snedker Jørgen Peder Jensen og Hustru Hedvig Antonie Hein f. Hansen

Boende: Odense, Læssøegade 146.

Vielsen⁵⁾ blev foretaget i Domkirken af Pastor Wagner, vidner var Brudens Forældre.

Den borgerlige myndighed, der har udstedt attest om, at Bevisligheden er i orden: Odense Borgmesterkontor 6. April 1937 No. 179.

I kirkebogen er tilføjet:

Bruden har den 23/2 1981 genantaget sit pigenavn KARLBY. (Enke den 9. maj 1979) LA.f.N.J.nr. 50-229/1981 - 5/3 1981 JS

Arbejdsliv 2

På et tidspunkt efter 1. februar 1936 kommer Ingrid til Odense, hvor hun bor Munkebjergvej 66, her møder hun købmand William Jensen, de bliver gift og flytter ind i Williams købmandsforretning på Rosengaardsvej 29. Jeg ved ikke præcist, hvordan de traf hinanden? Det følgende er mit gæt.

Munkebjergvej 66 er det modsatte hjørne i krydset ved Rosengaardsvej 29, så det er nærliggende at tænke sig, at Ingrid er kommet for at handle hos William i hans købmandsforretning og så er der kommet ”amoriner” i luften.

Det næste jeg ved om Ingrid er, at hun 1. juni 1937 bliver ansat hos Landsretsagførererne Ernst Petersen og Knud Andersen i Odense. Her arbejder hun som stenograf. I firmaet er hun ansat indtil 1. april 1942, hvor hun flytter efter William til Svendborg. William bliver nemlig ansat hos E. W. v. d. Hude og søn i Svendborg den 15. september 1941. Hude og søn var et Shipbrokers, Steamship – Agents og Shopowners firma på Svendborg havn.

I Svendborg havde Ingrid, hvad hun selv kaldte ”løsarbejde”. Hendes egen beskrivelse begynder i 1942.

4) Lysning er en attest fra det offentlige, der erklærer at to mennesker lovligt kan blive gift, hvor man i kirken fortæller, at to mennesker er blevet forlovet og derpå har lov at gifte sig.

5) Vielse er et ”fint” ord for at blive gift.

Fra 1. maj 1942 til 1. december 1942 arbejder Ingrid, som vikar på Bydommerkontoret i Svendborg. Samme sted er hun igen vikar fra 1. maj – 1. oktober 1944.

Fra 1. april – 1. november 1945 er hun vikar hos Landsretssagførerne Finn og Bent Poulsen, Svendborg.

Fra 1. november 1945 – 1. juni 1946 var hun vikar hos statsautoriseret revisor Th. J. Sandorff i Svendborg

Fra 1. oktober 1947 – 15. januar 1948 vikar på Herredskontoret i Svendborg

I juli og august 1951 sommerferieafløser hos landsretssagførerne Elmquist & Wanscher i Svendborg.

Som årsag til løsarbejdet skriver hun selv:

I disse år har jeg ikke søgt fast arbejde, idet jeg mente, vore børn var for små at gå fra, men kun tager arbejde, når folk ligefrem har ringet efter mig.



Ingrid julen 1943.

Fra 15. november 1951 får Ingrid fast arbejde hos Landsretsagfører Aage Dehlholm, Møllergade i Svendborg. Her arbejder hun indtil 1. maj 1959.

Fra 1. maj 1959 til 1. september 1963 arbejder Ingrid som Sekretær for Grev Aksel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn på Hvidkilde Godskontor ved Ollerup uden for Svendborg. Hun cyklede fra H. C. Ørstedsvej til Hvidkilde herregård hver dag i alle årene.

Den 5. august 1963 skriver Ingrid kontrakt med Statens Skibstilsyn. Den stilling beklæder hun indtil hun fylder 70, den 27. juli 1979. Men hun er så populær og så god en arbejdskraft, at hun i flere år bliver bedt om at hjælpe til på skibstilsynet, hvor hun i princippet afslutter sit arbejdsliv som vikar.

Børn

Det skal nævnes, at Ingrids blodtype var rhesus negativ og Williams var rhesus positiv. På det tidspunkt, hvor Ingrid bliver gravid, betyder det, at det var meget risikabelt at få børn. Ingrid får at vide på hospitalet, at hun ikke kan blive gra-



Hvidkilde herregårds hovedbygning, populært kaldet "slottet". Ingrid sad på kontoret bag det tredje vindue i stueetagen til højre for hoveddøren



Bergmannshus, Bergmannsvej 70, Thurø

vid. Trods dette lykkes det i slutningen af 1942, at blive gravid. Dernæst bliver hun igen gravid i sommeren 1944.

Søndag den 1. august 1943 nedkommer **Ingrid** med mig, jeg får navnet **Henning Jensen**.

Torsdag den 15. februar 1945 nedkommer **Ingrid** med endnu en søn, som får navnet **Preben Jensen**.

Efter denne anden graviditet får hun at vide, at hvis hun bliver gravid igen, vil hun med stor sandsynlighed dø af det.

Hun har dog taget så meget ”skade” af de to graviditeter, at hun i resten af sit liv er

nød til at få hormonindsprøjtninger hos sin læge.

Men det er ikke kun eftervirkningen efter fødslerne, der plager Ingrid. Hun bliver også, hvad man i dag vil kalde stresset.

Hun bliver fritaget for sit arbejde i perioder. Hun bor i en periode på et rekonvalescenthjem på Thurø, det hed Bergmannshus. Hvor lang tid hun var der, kan jeg ikke huske.

Næste gang hun bliver ”indlagt”, er det på Baronessen hvilehjem i Svanninge bakker. Det er omkring 1956. Jeg ved ikke, om det var en læge, der henviste min mor til at tage på rekonvalescens, eller det var noget hun besluttede sammen med min far.

Jeg savnede min mor så meget, at jeg satte mig på min cykel og kørte fra H. C. Ørstedesvej til Svanninge bakker. Jeg kan huske, at det blev regnvejrr på turen, så jeg var kold og gennemblødt, da jeg nåede frem. Alle damerne syntes, det var utroligt, at en dreng på 13 år var kørt den lange tur alene. Jeg har ingen erindring om, hvordan jeg kom hjem igen, men jeg cyklede formentlig hjem igen, da jeg var blevet varm og tør. Men jeg kan også være blevet sat på en bus og kørt til Svendborg.

Ingrid bliver enke

Efter Williams død den 9. maj 1979, bliver Ingrid boende nogle år i huset på H. C. Ørstedesvej 11 i Svendborg. Men langsomt går det op for hende, at hun ikke kan overkomme at passe den store have.

I 1981 sælger hun huset og flytter til Aarhus området, nærmere bestemt til Trige ved hovedvejen mellem Aarhus og Randers.

Hun flytter ind i en boligforening på adressen Trige Parkvej 37st, 8280 Trige.



Baronessens hvilehjem i Svanninge bakker

Da Ingrid kommer til Aarhus, medbringer hun mange penge efter salget af huset i Svendborg. Den gang var det sådan at der blev skåret i den hjælp pensionister kunne få fra det offentlige, hvis man havde formue. Det vidste Ingrid, derfor lejede hun en bankboks i Danske Banks filial i Trige, der anbragte hun alle pengene fra salget af huset i Svendborg. Da kommune derpå spurgte efter hvor alle de penge var blevet af fortalte hun at hun havde købt nyt B&O fjernsyn og en ny VHS-videomaskine og det havde da været dyrt at flytte til Århus. Det ”købte” kommunen, hvorefter Ingrid fik både medicinkort, buskort og huslejhjælp. Dvs. det gik ikke helt så let. Da hun henvendte sig på kommunen, fik hun at vide at de er ikke berettiget til hjælp fra kommune ”Lille De”. Men Ingrid havde ikke siddet på sagførerkontor i mange år til ingen nytte. Hun gik på biblioteket og lånte socialloven. Der fandt hun de paragraffer der handlede om hjælp til pensionister. Der blev lagt bogmærker ind i loven, hvorefter Ingrid indfandt sig på kommunekontoret med loven under armen. Hun henvendte sig til damen fra sidst og sagde nu skal De se ”Lille De”, hun slog op i loven og viste paragrafferne og forlod kommunen med tilsagn om, at hun ville få den hjælp, der tilkom hende. Når hendes ”veninder” derpå hørte om al den hjælp hun fik kunne de ikke forstå det, så sagde Ingrid de skulle blot komme ud til hende med deres papirer så ville hun gerne hjælpe med at skrive til kommunen, men der var aldrig nogen der kom og bad om den hjælp.

Ingrid giver sig til at søge efter sine gamle venner og slægtning i Aarhusområdet. Desuden får hun sig kæresten, den første er en ”ung mand” på 61 år. Han viser sig at være kriminell, efter at hendes lejlighed er blevet tømt for værdier, en dag hun ikke er hjemme i dagtimerne. Derpå blev der ”slået op” med ham.

Af hendes samtale med politiet skinnede det igennem, at de kendte ham og det var ikke for noget godt. Men det var ikke ham, der lavede indbruddene, det var unge mennesker, der lavede det grove arbejde, men det var vist nok ham, der afsatte varerne.

Derefter dukkede en kæreste op som var en jævnaldrene, han hed Viggo.

I Ingrids liv dukkede Landsretsadvokat Midtgaard op igen. Hun fik kontakt til ham, og var inviteret til hans jubilæum, som selvstændig jurist. Derefter var hun også inviteret til familiefester hos ham i Brande. Der traf hun hans 2 sønner og hans kone. Den ene af sønnerne viste sig ”at være stor i slaget”. Han døde pludselig af kræft. Da Midtgaard skulle gøre boet op efter ham, skyldte han flere millioner væk, han havde sommerhus med egen tennisbane og en kælder fuld af årgangsvine. Ingrid gik meget op i, at Midtgaard fik solgt vinen godt og villaen gik på tvangsauktion, men det lykkedes Midtgaard at få svigerdatteren til at beholde sommerhuset. Det venskab varede lige til Ingrid døde.

Ingrid købte en VHS-videobåndoptager, på den optog hun mange film fra fjernsynet. Navnlig én film blev et hit hos børnebørnene fra Ribe. Næsten hver gang, vi besøgte farmor, kom Baronessen fra Benzintanken på afspilleren og så var børnebørnene godt underholdt i 1½ time. Selv om de næste kunne den udenad, blev de aldrig trætte af at se den, når de besøgte farmor.

En gang, Ingrid havde været inde i Århus, opdagede hun, at det var på den tid, hvor bussen gik hjem



Viggo og Ingrid til hendes 80 års fødselsdag.

til Trige og der var mindst 1 time til den næste bus. Det medførte, at Ingrid gav sig til at løbe for at nå bussen. Det var ikke så godt, Ingrid var på det tidspunkt næsten 80 år og hun havde hele livet været tobaksryger, i bussen blev hun utilpas og da hun kom hjem til Trige, blev hun rigtig dårlig, hun ringede til Falck, som bragte hende til Århus Kommunchospital, hvor det viste sig, at hun havde fået en blodprop i hjertet ved at spæne efter bussen.

Hun fik derefter en del medicin. Der kom regler om, at apotekerne altid skulle give kunderne den billigste medicin, dvs. det blev tit det, man kalder kopiprodukter.

En dag ringede telefonen hjemme hos Vibeke og Henning i Ribe. Det var Ingrid i telefonen, Henning tog den og kunne næsten ikke forstå, hvad Ingrid sagde. Men det var noget med: ”Hjælp mig Henning!” Det var helt tydeligt, at der var noget galt, Henning bad hende lægge telefonen på, ellers kunne han ikke hjælpe. Da telefonen blev fri ringede Henning 112 og bad om hjælp til hans mor i Trige. Man sendte derpå en ambulance til Trige. Henning fortalte alarmcentralen, at naboen i opgangen havde en nøgle til lejligheden, da Henning ringede tilbage til Ingrid og fortalte, at hjælpen var på vej, sagde Ingrid, at hun havde været ude og låse døren op. Men der så ikke pænt ud i gangen, for hun havde både kastet op og haft ufrivillig afføring. Lidt senere ringede alarmcentralen tilbage til Henning og fortalte, at de havde fat i Ingrid, hun var i live, men de bragte hende til sygehuset med udrykning. Vibeke ville køre til Århus med det samme, men Henning sagde, at nu skulle de se det færdigt, de var ved at se i fjernsynet, så deres nerver var faldet lidt til ro, inden de satte sig ud i bilen og kørte til Århus. Da de kom til hospitalet, sad Ingrid op i sengen og havde det meget bedre. Den vanddrivende medicin, hun havde fået, virkede ikke efter hensigten, så hun havde været ved at drukne af vand i lungerne. Derpå fik hun sin læge til at skrive på recepten til apoteket, at hun skulle have et ganske bestemt mærke af vanddrivende medicin. Derefter havde hun det fint.

I 1983 opretter Ingrid ”Mit Livstestamente”, af det fremgår det, at hun ønsker at blive fritaget for livsforlængende behandling, f.eks. kunstig hjerte-, lunge- og nyrefunktion, større kirurgiske indgreb eller medicinsk behandling, hvis hun efter lægelig vurdering er uafvendelig døende.

At hun ligeledes fritages for livsforlængende behandling, hvis en lægelig vurdering er i en tilstand, hvor hendes sidste levetid bliver meningsløs. Desuden ønsker hun at blive friholdt for smerter, også selvom en sådan behandling skulle medvirke til, at afkorte hendes sidste levetid. Underskrevet 21. april 1984.



Ingrid 1989, da hun bor i Trige.

På et tidspunkt, da hun er omkring 80 år gammel, syntes hun ikke, hun kan bo i en almindelig lejlighed længere. Hvorefter hun flytter til en beskyttet bolig ved siden af plejehjemmet i Trige.

På et tidspunkt fik hun også problemer med afføringen, da hun kom på sygehuset konstaterede de at hun havde begyndende tarmkræft. Da hun havde fået én kemobehandling, som hun blev meget syg af, sagde hun selv stop, så ville hun hellere dø, sagde hun og sådan blev det.

Ingrid dør

Ingrid sover stille ind i sit hjem i Trige den 13. marts 1994.

Hun ringer til vagten på det nærliggende plejehjem og siger, at hun ikke har det så godt, om de godt vil kigge over til hende. Vagten fortalte, at da de kom over til hende 15 min. senere, var hun død.

Ingrid havde doneret sin krop til Århus Universitets Anatomisk institut. Hun blev bisat fra Trige kirke den 17. marts, hvorfra kisten blev kørt til Universitetet.

Ca. 1½ år senere ringede bedemanden og sagde, at nu var urnen ankommet fra Universitetet og vi blev spurgt, om vi ville overvære nedsættelsen. Det havde jeg ikke lyst til, jeg havde sagt farvel til hende i Trige kirke.

Ejendommen H. C. Ørstedsvvej 11

Ejendommen bliver første gang udmatrikuleret 9. december 1947, hvor den får matr. nr. 19^{aa}.

Næste gang der skete noget var 8. december 1948, hvor områdets matr. nr. ændredes til 20^{cb}.

Grundarealet angives til 774 m².

2. juni 1954 udstedes skøde til kontorist William Jensen for en købssum på 2.300 kr.

Derpå bygger Ingrid og William et hus, som i håndværkerudgifter beløber sig til 35.000 kr.

5. juli 1979 overtager Ingrid ejendommen for ejendomsværdien på 240.000 kr. efter Williams død.

12. marts 1981 sælger Ingrid ejendommen til Ole Christiansen for 455.000 kr.

12. november 1992 sælger Ole Christiansen ejendommen til Lise Dreyer Andersen og Ole Andersen får 495.000 kr.

26. Januar 1996 sælges ejendommen til Peter Jørgensen og Rikke Bak for 610.000 Kr.

Daabsattest

for *Ingrid Karlby*

Fødeby og Sogn	<i>Aarhus Domsgn. Møllegade 57.</i>
Fødselsaar og -Dag	<i>1909 (nittenni) 27 (syvogtyvende) Juli.</i>
Kirken, hvori Barnet er døbt eller fremstillet efter Hjemmedaab	<i>Aarhus Domkirke.</i>
Daabsaar og Daabsdag samt — hvis Barnet er hjemmedøbt — Aar og Dag for Fremstillingen i Kirken	<i>1909 d. 27 Juli 1909 d. 12 December.</i>
Forældrenes fulde Navn og Stilling	<i>Hobmand Anders Christian Laurits Karlby og Hustru Malkilde Birgitte Pedersen.</i>

Overensstemmelsen med Ministerialbogen bevidnes.

den *14* — *4* — *1915*.*V. Riedewitz*

Nr. 56. Olaf O. Barfod & Co.s Forlag. Statens kontr. Papir, Stofkl. I Strykekl. II. Filialudsalg: (F. V. Baekhusen, Viborg
Aug. Bang, København.

Koppeattest.

Ingrid Karlby
født i *Aarhus* og boende i *Aarhus*
er den *18/3* 1915 i en Alder af *5* Maanedes
Aar
indpodet med ^{humaniseret} Lymfe. animal
Eftersyn, den *25/3* 1915 viste, at Indpodningen
var lykkedes.

M. Laugel.

autoriseret Læge.

Bevis

for

Mellemskoleeksamen.

(Eksaminandens fulde Navn)

~~Søn~~

Datter

af

født den

har i Eksamensterminen

Ingrid Karlbj

Købmand Karlbj

27. Juli 1909 i Aarhus

Maj-Juni 1925 som Elev i

Kirkegaards Realskole

bestaaet Mellemskoleeksamen.

(Sted og Datum for Underskriften)

28/4 1925

(Underskrift af Skolens Styrer)



De af Eleven opnaaede **Karakterer** findes anført omstaaende.

Karakterer.

Fag	Aarskarakter		Eksamenskarakter	
	Karakter	Talværdi	Karakter	Talværdi
Dansk, skriftlig	mj.	6 $\frac{1}{3}$	mj.	6 $\frac{1}{3}$
Dansk, mundtlig	mj.	6 $\frac{1}{3}$	mx	7 $\frac{1}{3}$
Engelsk	gx	5 $\frac{2}{3}$	gx	5 $\frac{2}{3}$
Tysk	mj.	6 $\frac{1}{3}$	-	-
Historie	gx	5 $\frac{2}{3}$	mj	7
Geografi	mj	7	-	-
Naturhistorie	mj	7	uj.	7 $\frac{2}{3}$
Naturlære	g	5-	uj	8
Regning og Matematik, skriftlig	gx	5 $\frac{2}{3}$	mj.	6 $\frac{1}{3}$
Regning og Matematik, mundtlig	gx	5 $\frac{2}{3}$	g	5-
Skrivning	mx	7 $\frac{1}{3}$	mx	7 $\frac{1}{3}$
Tegning	gx	5 $\frac{2}{3}$	g.	3 $\frac{2}{3}$
Gymnastik (Legemsøvelser)	gx	5 $\frac{2}{3}$	-	-
Kvindeligt Haandarbejde	mx	7 $\frac{1}{3}$	uj.	7 $\frac{2}{3}$
Sløjd eller andet Legemsarbejde				
Kvindelig Husgerning			-	-
Valgfri Fag:				
Fransk				
Latin				
Orden med skriftlige Arbejder	mj	7.	mx	7 $\frac{1}{3}$.
Aarskarakter i Sang:	Gennemsnitstal: 6,24		Gennemsnitstal: 6,61	

Eksamensresultat

Karakter: *mj.*
Talværdi: *6,43.*

(Underskrift af Skolens Styrer.)

Uddrag

af

Anordning af 23. Juni 1919 om Karaktergivningen ved de højere Almenskoler og Censuren ved disse Skolers afsluttende Eksaminer.

Enhver Bedømmelse skal udtrykkes ved en af følgende Karakterer: ug, ug÷, mg+, mg, mg÷, g+, g, g÷, tg+, tg, tg÷, mdl+, mdl, mdl÷, slet+, slet.

Der tillægges disse Karakterer følgende Talværdier:

a) ved Udregningen af den enkelte Aarskarakter eller Eksamenskarakter paa Grundlag af flere Bedømmers Særkarakterer: ug = 6, ug÷ = $5\frac{2}{3}$, mg+ = $5\frac{1}{3}$, mg = 5, mg÷ = $4\frac{2}{3}$, g+ = $4\frac{1}{3}$, g = 4, g÷ = $3\frac{2}{3}$, tg+ = $3\frac{1}{3}$, tg = 3, tg÷ = $2\frac{2}{3}$, mdl+ = $2\frac{1}{3}$, mdl = 2, mdl÷ = $1\frac{2}{3}$, slet+ = $1\frac{1}{3}$, slet = 1;

b) ved Udregningen af Gennemsnittallet af henholdsvis Aarskaraktererne og Eksamenskaraktererne (§ 6): ug = 8, ug÷ = $7\frac{2}{3}$, mg+ = $7\frac{1}{3}$, mg = 7, mg÷ = $6\frac{1}{3}$, g+ = $5\frac{2}{3}$, g = 5, g÷ = $3\frac{2}{3}$, tg+ = $2\frac{1}{3}$, tg = 1, tg÷ = ÷ $1\frac{2}{3}$, mdl+ = ÷ $4\frac{1}{3}$, mdl = ÷ 7, mdl÷ = ÷ $12\frac{1}{3}$, slet+ = ÷ $17\frac{2}{3}$, slet = ÷ 23.

§ 6.

Af Aarskaraktererne og Eksamenskaraktererne udregnes Eksamensresultatet efter følgende Regler:

Ved Udregningen medtages alle Karaktererne undtagen Aarskarakteren i Sang. Hver af de Karakterer, som medregnes, gælder enkelt.

For hver af de to Karakterrækker, Aarskaraktererne og Eksamenskaraktererne, udregnes et Gennemsnitstal af de givne Karakterer, idet der tillægges disse de i § 2 b angivne Talværdier; Resultatet udtrykkes med 2 Decimaler. Af disse to Gennemsnitstal udregnes Middeltallet, som udtrykt med 2 Decimaler angiver Eksamensresultatet. Ved Siden af Eksamensresultatet opføres den dertil svarende Karakterbetegnelse efter § 2 b; for saa vidt Eksamensresultatet ikke falder sammen med nogen af de der nævnte Talværdier, benyttes Karakterbetegnelsen for det nærmeste højere Tal i Skalaen, hvis Eksamensresultatet er lig med eller ligger over Middeltallet mellem det nærmeste højere og det nærmeste lavere Tal i Skalaen; i modsat Fald benyttes Karakterbetegnelsen for det nærmeste lavere Tal i Skalaen.

§ 8.

Til at bestaa en af den højere Almenskoles afsluttende Eksaminer kræves, at den paagældende Eksaminand skal have opnaaet et Gennemsnitstal saavel af Aarskarakterer som af Eksamenskarakterer af mindst 3,75 for Mellemskoleeksamens, 4,00 for Realeksamens og Pigeskoleeksamens og 4,25 for Studentereksamens Vedkommende.

Til at bestaa en Tillægsprøve kræves, at Eksaminanden i det paagældende Fag faar mindst Karakteren g.

Bevis

for

Realeksamen.

(Eksaminandens fulde Navn:)

Ingrid Karby

Søn

Datter

af

Købmand Chr. Karby

født den

27 Juli 1909 i Aarhus

har i Eksamensterminen

Maj-Juni 1926 som Elev i

Kirkegaard Realskole

bestaaet Realeksamen.

(Sted og Datum for Underskriften:)

28/6-26

(Underskrift af Skolens Styrer:)

Christensen



Karakterer.

	Fag	Aarskarakter		Eksamenskarakter	
		Karakter	Talværdi	Karakter	Talværdi
De bundne Fremmedsprog.	Dansk, skriftlig	my	7	my	7
	Dansk, mundtlig	my	7	my	7½
	, skriftlig				
	Tysk, mundtlig	my	7	my	6½
	, skriftlig				
	Fransk, mundtlig	my	7	g	5-
	Regning og Matematik, skriftlig	my	6½	g	2½
	Regning og Matematik, mundtlig	my	6½	g	5-
	Naturlære	my	6½	my	7½
	Historie	my	7	my	7
Valgfri Fag	Geografi	my	7	my	6½
	Naturhistorie	my	6½	my	7
	Gymnastik (Legemsøvelser)	my	7		-
	Engelsk	my	7	my	6½
	Orden med skriftlige Arbejder	my	7½	my	7½
	Aarskarakter i Sang:	Gennemsnitstal:	6,85	Gennemsnitstal:	6,19

Eksamensresultat

Karakter: my
Talværdi: 6,52

AAGE SEBBELOV,
SAGFØRER

Telefon Nr. 5501-5502

Kontortid 9-4

AARHUS, den 13. November 1931.
Guldsmedgade 11

FRØKEN I. KARLBY, der har været ansat paa mit Kontor siden 1. November 1927, og stadig er i min Tjeneste, har anmodet mig om en Anbefaling til Brug ved Ansøgning om en Stilling som Kontorassistent indenfor Aarhus Politi.-

Frøken Karlby begyndte som ung Kontorelev og beskæftigede sig navnlig med Afskrifter af Dokumenter o. l. paa Maskine, Korrespondance efter Diktat m. v., ligesom hun - i Begyndelsen under Vejledning, senere mere selvstændigt - passede en stor Del af Arbejdet vedrørende Incasation af Fordringer, Besørgelse af Kontorets Post o. l.- Hun har taget Undervisning i Stenografi og kan med nogen yderligere Øvelse paatage sig stenografisk Arbejde.-

Frøken Karlby har altid udvist Flid, Orden og Paalidelighed i Udførelsen af sit Arbejde samt Tjenstvillighed og Elskværdighed i sit Væsen.- Hun har lejlighedsvis - i Ferier eller Vakance - været betroet Kontorets Kasse og Regnskabet derfor og har altid gjort behørigt Rede for de Midler, hun har haft mellem Hænder.-

A. Sebbelov

Sagfører Aage Sebbelov,
ÅRHHUS.

Guldsmedgade 4 TEL. 5501-5503

Frøken I. Karlby har været ansat paa mit Kontor fra 1'November 1927 til 1'Maj 1932 og forlod efter eget ønske denne Stilling.-

Frøken Karlby begyndte som ung Kontorelev og beskæftigede sig navnlig med Afskrifter o.l. paa Maskine, Korrespondance efter Diktat m.v., ligesom hun - i Begyndelsen under Vejledning, senere mere selvstændigt - passede en stor Del af Arbejdet vedrørende Inkassation af Fordringer, Besørgelse af Kontorets Post o.l.- Medens hun var ansat paa mit Kontor, tog hun Undervisning i Stenografi og gjorde gode Fremskridt heri, saaledes at hun med nogen Øvelse kunde paatage sig stenografisk Arbejde.-

Frøken Karlby har altid udvist Flid, Orden og Paalidelighed i Udførelsen af sit Arbejde samt Tjenstvillighed og Elskværdighed i sit Væsen.- Hun har lejlighedsvis - i Ferier eller Vakancer - været betroet Kontorets Kasse og Regnskabet derfor og har altid gjort behørig Rede for de Midler, hun har haft mellem Hænder.-

Aarhus, den 22'Marts 1933.



*Sagfører Midtgaard
Brande*

Frøken Ingrid Karlby har været ansat hos mig fra 1/5 32 til 1/9 33.

Hun har i den forløbne Tid deltaget i alt Arbejde her paa Kontoret. Kassen, Bogholderiet (dobbelt), Incasso og Expedition af Tinglysningsdokumenter har hun i det væsentlige passet paa egen Haand, herunder Udfærdigelse af Klager og Stævninger. Endvidere har hun lejlighedsvis skrevet Pantebreve, Skøder o. lign. Desuden har hun stenograferet og maskinskrevet det meste af Posten og deltaget i Expedition af Boer.

Jeg kan sige, hun meget hurtigt satte sig ind i Sagerne her paa Kontoret, altid har udført sit Arbejde hurtigt, saa at sige fejlfrit og i enhver Henseende til min fulde Tilfredshed. Jeg kan betegne hende som en ualmindelig dygtig Dame, der har en god Hukommelse, og som har forstaaet at gøre sig afholdt af Klienterne.

Det har ofte været nødvendigt at arbejde udenfor Kontortiden, saavel om Aftenen som tidligt om Morgen. Hertil har hun altid været villig, og hun er i enhver Henseende meget tjenstvillig og altid glad for Arbejdet.

Det er efter eget Ønske, og meget imod min Vilje, hun forlader Pladsen her - for midlertidig at tage hjem og passe Moderens Forretning. Derfor medgiver jeg hende min allerbedste Anbefaling.

Brande, den 16' August 1933.

B. Midtgaard

Frøken Ingrid Karlby har været ansat paa mit Kontor fra 1. Januar 1934 til 1. Januar 1935, hvilken Dag jeg afhændede min Forretning til Landsretssagførerne Svendsen, Hastrup og Lyngbye, hos hvem Frk. Karlby stadig fungerer.

Frøken Karlby har, i den Tid hun har været ansat hos mig, beskæftiget sig med alle paa et Sagsførerkontor forefaldende Forretninger, og hun har navnlig ogsaa fungeret som Stenograf og Maskinskriverske.

Hun er et tiltalende Menneske, som altid har udfyldt sin Stilling paa tilfredsstillende Maade; hun er flittig, omhyggelig, hurtig og dygtig, og jeg kan anbefale hende paa det bedste.



Frk. I n g r i d K a r l b y har været ansat hos Landsretssagfører Jarding og mig i Tiden fra 1. Januar 1934 til 31. December 1934. Da jeg pr. 1. Januar 1935 sammen med Landsretssagførerne Hastrup & Lyngbye overtog Landsretssagfører Jardings Forretning, blev hun hos os, indtil hun efter egen Opsigelse fra- traadte sin Plads til 1. Februar d.A., idet hun havde faaet anden Stilling.

Frk. Karlby var antaget som Stenograf og Maskinskriverske og har stor Færdighed i begge Dele, ligesom hun er dygtig til Duplikering og udfører sit Arbejde pønt.

Frk. Karlby har været beskæftiget med alle i en Sagsførerforretning forefaldende Arbejder, derunder med Akkordsager og Udstykningsager, som hun passede selvstændigt med Tilrettelæggelse af Udlovningslister og Rentelister etc., og hun udførte de hende paahvilende Arbejder nøjagtigt og tilfredsstillende.

Frk. Karlby havde udmerket Tag paa at tale med Folk, og hun er af et tiltalende og vindende Væsen og meget omgængelig.

A a r h u s, den 28. Marts 1936.



Landretssagfører, Aarhus.

ERNST PETERSEN KNUD ANDERSEN
landsretssagførere
ODENSE.

Det attesteres, at fru INGRID JENSEN har været ansat på vort kontor i tiden fra 1. juni 1937 til 1. april 1942. - Fru Ingrid Jensen var ansat som stenograf, ligesom fruene var behjælpelig i incassoafdelingen. - Det af fru Ingrid Jensen ydede arbejde var til vor fulde tilfredshed, og vi kan medgive fru Ingrid Jensen vor bedste anbefaling.

Odense, den 18. september 1952.

Ernst Petersen · Knud Andersen

Oversigt over løst arbejde i tiden
efter april 1942.

Fra 1/5 1942 til 1/12 1942 vikar på Bydommerkontoret i Svendborg.
samme sted igen vikar 1/5 - 1/10 1944.

Fra 1/4 1945 til 1/11 1945 vikar hos landsretssagførerne Finn
og Bent Poulsen, Svendborg.

Fra 1/11 1945 til 1/6 1946 vikar hos statsaut. revisor Th. J.
Sandorff, Svendborg.

Fra 1/10 1947 til 15/1 1948 vikar på Herredskontoret i Svendborg.

I juli og august 1951 sommerferieafløser hos landsretssagførerne
Elmqvist & Wanscher, Svendborg.

I disse år har jeg ikke søgt fast arbejde, idet jeg mente vore
børn var for små at gå fra, men kun taget arbejde, når folk li-
gefrem har ringet efter mig.

LANDSRETSSAGFØRER
AAGE DEHLHOLM
SVENDBORG

Fru I n g r i d J e n s e n, f. Karlby, har været ansat på mit kontor fra den 15/11 1951 til den 1/5 1959, hvor fru Jensen fratrådte efter eget ønske.

Fru Jensen har selvstændigt passet hele bogholderiet og in-cassosagerne, der var af ret betydeligt omfang. Desuden har hun været beskæftiget med korrespondance og udfærdigelse af dokumenter m.v. indenfor samtlige områder af min virksomhed. Yderligere har fru Jensen haft opsyn med og vejledet de øvrige damer på kontoret, herunder de kontorelever, til stadighed een kontorelev, der har været ansat på kontoret samtidig med fru Jensen.

Fru Jensen har arbejdet selvstændigt med de givne opgaver til min fulde tilfredshed. Fru Jensen har været meget pligtopfyldende og har altid haft god orden i sine sager. Fru Jensen har stenograferet hurtigt og sikkert og udført alt maskinskrivningsarbejde på samme måde.

Fru Jensen var således godt inde i alt hvad der omfattede arbejdet på et sagførerkontor og vandt til at tale med klienter og andre, der kom på kontoret.

Svendborg, den 15. december 1969

Aage Dehlholm
Aage Dehlholm
landsretssagfører

LANDSRETSSAGFØRER
AAGE DEHLHOLM
SVENDBORG

ÅD/IJ.

Fru I n g r i d J e n s e n, f. Karlby, har været ansat på mit kontor siden 15. november 1951. *til 1. maj 1959*

Fru Jensen passer selvstændigt hele bogholderiet og inkassosagerne, der er af ret betydeligt omfang. Desuden er hun beskæftiget med korrespondance og udfærdigelse af dokumenter m.v. Fru Jensen arbejder selvstændigt med de givne opgaver til min fulde tilfredshed; hun er meget pligtopfyldende og har altid god orden i sine sager. Fru Jensen stenograferer hurtigt og sikkert. Det samme gælder maskinskrivningsarbejde, både afskrift og diktat.

Fru Jensen er godt inde i alt, hvad der omfatter arbejdet på et sagførerkontor, og er vant til at tale med klienter og andre, der kommer på kontoret.

Svendborg, den 23. september 1952.

Aage Dehlholm
landsretssagfører.

Genpart .
=====

Mellem staten og undertegnede kontorfunktionær _____
fru Ingrid Jensen, H. C. Ørstedesvej 11, Svendborg,

der fra 1. september 1963 at regne er ansat i _____
Statens Skibstilsyn, Svendborg,

med aflønning i henhold til afsnit II/~~III~~ i overenskomst af 4. august 1961 mellem finansministeriet og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark og øvrigt på de i overenskomsten omhandlede vilkår, indgås herved følgende aftale:

- 1) Opsigelse kan såvel fra statens som fra kontorfunktionærens side i de første 3 måneder efter antagelsen ske/med 8 dages varsel til en hvilken som helst dag/ fra dag til dag.
- 2) Såfremt kontorfunktionæren indenfor et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i ialt 120 dage, kan opsigelse fra statens side ske med henholdsvis 1, 3 og 4 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang, eftersom kontorfunktionæren har været ansat i statens tjeneste i henholdsvis mindre end 6 år, fra 6 til 9 år og over 9 år, dog på betingelse af, at opsigelse sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens kontorfunktionæren endnu er syg.

Genpart af nærværende er udleveret kontorfunktionæren.

København, den 5. august 1963.

Ingrid Jensen
(Kontorfunktionærens navn)

D. M. Geerdsen
(Institutionen)

L Ø F T E E R K L Æ R I N G .

Undertegnede Ingrid Jensen.....

løver herved på ære og samvittighed,

at Jeg med trofasthed og nidkærhed vil opfylde de pligter,
som påhviler mig i min stilling i Statens Skibstilsyn, og
at Jeg såvel under min tjeneste i Skibstilsynet som efter at
være fratrukket denne vil iagttage tavshed med hensyn til
forhold, som jeg gennem min tjeneste i Skibstilsynet bliver
bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur
er påkrævet eller særlig bliver mig pålagt.

Jeg har modtaget genpart af nærværende erklæring..

.. Svendborg....., den 5. august 1963.

Ingrid Jensen.....

Koppeattest.

Ingrid Karby
født i *Narhüs* og boende i *Narhüs*
er den *18/3* 191*5* i en Alder af *5* ^{Maanedes} Aar
indpodet med ^{humaniseret} animal Lymfe.
Eftersyn, den *25/3* 191*5* viste, at Indpodningen
var lykkedes.

M. Laugv.

autoriseret Læge.

03a. Svend Aage Pedersen

Svend Aage blev født den 30. september 1903 i Aarhus Domsogn. Han blev født som uægte søn af **Ugift Mathilde Birgitte Pedersen** (22 Aar) og udlagt barnefader **Sæbesyder, Værkfører Johannes Dam**¹⁾. Svend Aage blev døbt den 15. februar 1904 i hjemmet af Pastor Laursen.

Faddere var:

Frk. Lisbeth Pedersen,
Moderen,
Lejetjener P. Pedersen
Snedker C. Pedersen
Bager N. Pedersen

Svend Aages liv

Da Svend Aage bliver født, er Mathildes adresse Klostergade 40, Aarhus.

Jeg ved meget lidt om Svend Aages barndom ud over, at han bor hos bedsteforældrene.

Der findes ingen alimentationssag²⁾ på Svend Aage, dvs. at Johannes Dam³⁾ er koblet helt af fra efter fødslen. Johannes Dam har rent faktisk forladt Danmark inden Svend Aage bliver født.

En kusine til Svend Aage, der hedder Lili fortæller følgende:

Jeg tror, det var i 1916, at vi fik vores søster Svend, søn af moster Matilde før hendes ægteskab med købmand Karlby. Han havde hidtil været hos sin mors forældre, men da bedstefar døde pludseligt og bedstemor blev meget syg, fik vi hende ind i Svend Aage ca. 3 år gammel.

en stuelejlighed i nr. 59⁴⁾, og så kunne vi passe hende under hendes sidste svære sygdom. På hendes dødsleje lovede far hende, at vi ville tage os af Svend. Det var i 1917 året inden Dagny⁵⁾ blev født.



1) Johannes Dam – er Mads Kristian Johannes Dam, født 12. april 1875 i Høring, Skanderborg amt. Han aftjente sin værnepligt ved 38. Batl. 10. april 1895 til 10. juni 1895. Overført til Forst. 1903. Omskrevet lægdsrulle 1894 opslag nr. 68, nr. 575.

2) Alimentaion er det officielle navn for børnebidrag.

3) Se mere om Johannes Dam i Bemærkningsafsnit sidst i denne historie.

4) Se mere om Herluf Trollesgade 59 i Bemærkningsafsnit.



Svend Aage bliver ofte kun kaldt Svend i familien. Svend Aages mor Mathilde vil ikke have ham hos sig, da hun bliver gravid igen og hun bliver gift med sine to pigers far. Derfor kommer Svend Aage til at bo hos sin mormor og morfar. Da de dør kommer Svend Aage til at bo hos en moster.

Svend Aage bor således hos bedsteforældrene Peder og Maren Petrea Pedersen som barn og teenager.

Den 5. januar 1916 dør Svend Aages morfar Peder Pedersen. I folketællingen 1916 bor Svend Aage alene sammen med mormoderen Maren Petrea på adressen Sønder Allé 46 - 2 sal.

Konfirmationen

Svend Aage bliver konfirmeret i Aarhus domkirke den 7. oktober 1917. Her bor han i følge kirkebogen på adressen Sønder Allé 42. Ud over oplysningen om fødsel og dåb står der ved hans konfirmation, at han blev fremstillet i kirken 19. februar 1905.

Den 6. november 1917 dør Maren Petrea. Bopælen på det tidspunkt opgives i skifteretten til at være Herluf Trollesgade 59, Aarhus, men 1916 bor hendes familie Herluf Trollesgade 57 i folketællingen.

Ved folketællingen 1921 bor Svend Aage ikke hos familien.

I 1921 optages Svend Aage Pedersen i lægdsrullen for 4. udskrivningskreds, lægd 230, bogstav T, som nr. 72.

I lægdsrullen står der, at han får en Søfartsbog den 21. oktober 1921 og at han er udvandret til Amerika 1924. Under Faderens eller Moderens Stilling og Navn står Mathilde B. Pedersen.

Udrejse til USA

Hvordan og præcist hvornår Svend Aage er indrejst i USA, er jeg ikke 100% sikker på, men herunder er en mulighed.

Et skib med navnet Lake Flattery ankommer den 29. oktober 1923, om bord er der en "almindelig sømand" ved navn Svend Pedersen, som afmønstre i New York. Skibet kommer til New York fra Cap Haitien, Haiti. Lake Flattery blive solgt til et andet rederi i 1923. Det er muligvis derfor, at hele be-



Svend Aage fotograferet ved en badeanstalt sommeren 1922.

5) Dagny er lillesøster til Martha og bliver født 3. juli 1918



Lake Flattery.

North Carolina, USA.

På et tidspunkt søger Svend Aage om opholdstilladelse i USA via Galveston, Texas 1924.

Han ankommer til USA og efter nogen tid tager han til Californien, hvor han bl.a. bliver Stuntman, mens han arbejder i Californien, filmer han bl.a. sammen med Johnny Weismüller (den ”rigtige” Tarzan), historierne kendes fra en korrespondance, han holdt ved lige, med hans mindste halvsøster Ingrid.

Et af brevene, der findes endnu, er ikke dateret, det brev er skrevet næste helt på engelsk, teksten følger her.

Dear Ingrid

Just a few lines to lett you know that I am still alive and would like to hear from you.

The reason I am writing you in english is first to familiarize you with the American english, and much to, out of curiosity to se how much english you know, of course you might surprise me and give me a few lessons.

The weather here is very hot 90° degrees at the beaches and the Temperature in Los Angeles and Hollywood rose as high as 107° degrees to 130°. How is the temperature in Denmark when you call it hot, when you write me give me the temperature in Farenheit because that is the only heat measure we use here and by the way we can't (can not) get your measurements right because you gave them in centimeters you will have to (sende mig en meterband) we use (tommer) here and the American (tommer) is not the same as the Danish (tommer) inches. I shall see if I can find an old rule to send with this letter so you can give us the right measurements now these are the measurements and will you find out how much a pair of (spidse Træsko) cost and one long pipe there is a good friend of mine who wants (en pipe og et par spidse Træsko) from denmark and write and tell me what you would like to have me send to you.

Is there something that you have heart about that girls have or use here and you would like to have. Write me what it is. and I shall make a special effort to grant your wish if same is within my limit do not hesitate to write me immediately as I might leave here any time for the tropies hoping that you can understand every word of this letter I am your always lowing.

Brother

Svend

P.S. skriv og fortel mig om det er nok hvis jeg sender 5 Dallars for pipen og træskoene og jeg will faa pengene fra den man som will have dem.



Og lær alt du can og mød alle de mennesker du can og bliv god altid lær engelsk og læs engelsk Books ingen mennesker ved hvor dumme de er til de gaar ud i verden og Danmark er saa awful lille vi hører aldrig noget om Danmark over her and skriv snart det er morsomt at faa brev fra dig og undskyld min skrivning men jeg har ikke en god pen her og det er alright naar du kan forstaa det.

Svend Aage på film

I 1930 er han med i en film, der hedder "Beau ideal", på dansk kom filmen til at hedde "Fremmedlegionens helte". Filmen har premiere 1931.

Han har sendt en 32 mm filmstrimmel til Ingrid, hvor han danser kostedans (Broom dance). Det er billeder han selv har taget, mens man optog filmen Beau Ideal.

Mens filmen blev optaget skrev Svend Aage følgende brev til lillesøster Ingrid.

Yuma 9 – 30 – 30

Kære Ingrid⁶⁾

Mange Tak for dit Brev som jeg modtog i Hollywood when jeg kom hjem fra Ataska jeg er nu I Ørkenen i Arizona et par tusinde mil fra Olaske wi laver et Arabisk Filmskuespil her navnet er "Beau Ideal" jeg sender nogle Billeder jeg har taget med min litte Kodak det er meget varmt her 120 Grader Farenheit og sandet er saa fint det gaar in your Eyes og din næse vi ha nu levet her i to uger og we has en more Uge at arbejde her inu.

Du spørger mig om jeg gaar med Piger, ja jeg gaar med few jeg har ikke meget tid til at tænke paa Piger wi arbejder saa meget det er meget hart at faa arbejde i Filmen men jeg er bekendt her saa jeg arbejder altid.

Jeg gaar med en Spansk pige hendes Navn er "Minerva Rodrigas" hun har været en Cabaret og Night Club singerinde hus sønger Soprano og har studeret Opera since hun war 12 Aar gammel naar jeg kommer bak til Hollywood jeg will sende dig nogle Phonograph Records hun songer spansk hun har sort Haar og sorte Øjne and meget jealous hun will gaa till Danmark med mig men jeg har ikke tid till at gaa inu maaske i et par Aar du will lide hende naar hun sønger hun er hvad we kalder "Hot Stuf" over here.

Hun arbejder i et Studion nu for tiden jeg kan høre der er en af mændene anouncing udenfor, at der er en Man og hans Kone og en lille Baby pige paa vej til California og de har ingen penge saa de er her og vil have noget at spise og we er spurght om ve vil hjælpe dem med nogle penge, jeg har lige et par Dollars her saa jeg will give dem til ham der er saa mange her dat wil arbejde for næsten ingenting the Bums jump of the



Svend Aage danser "kostedans", det er Svend Aage i forgrunden med hat på.

6) Teksten i brevene er skrevet med Svend Aages ord. Dvs. jeg har ikke rettet hverken stavfejl eller hans halv-engelske udtryk, eller fejlagtige engelske stavning. Brevet er holdt så tæt på originalen som muligt, når jeg transkriberer en håndskrift til maskinskrivning.



Train here every day for Eats, jeg kan næsten ikke skrive dansk any more, jeg taler aldrig dansk.

Der er en ung Man her han spurgte mig om jeg vilde skrive til en dansk pige for ham og jeg sagde jeg vilde have dig give his brev til en smuk Pige som kan skrive Engelsk han er en ven af en dansker som har et Riding Academy og han er meget nise jeg har pointed him ud til dig paa Billedet der er mange slanger her og sidste nat jeg fant en Skoprion i min Seng de er meget giftige der er saa mange giftige dyr her der er edderkopper 10 tommer store og kan springe 2 til 3 meter. We har 250 Heste her og vi har Cameler og Slæder til at køre paa. Sandet er saa soft og fint naar Vinden blower det er taaget jeg tror ikke der er mere at skrive om. Jeg skal til at skrive til Minerva nu den unge mans navn er Morten og jeg har market him på Billederne jeg vill ønske du will sende nogle Billeder jeg wil sende nogle gode Billeder naar jeg kommer hjem til Hollywood

Nu til slut mange kærlige hilsener til eder alle fra Svend

Pete Petersen

Plakaten til Beau Ideal trykt som forside til en moderne DVD udgivelse.

*544 N Larchmouth Blvd
Hollywood Calif.*

I december 1930 drager han til Mexico for at træffe en ven, som har fundet guld dernede. Han fortæller, det er en farlig rejse, han skal ud på, men han har sikret sig ved at rejse sammen med 6 andre mænd. Brevet, hvor han fortæller om afrejsen, er den sidste gang, Ingrid hører fra ham. Hun sætter Frelsens Hær til at lede efter ham, men det lykkes aldrig at få kontakt til ham igen, så det formodes, at han er død enten i Mexico eller på vej dertil.

der er mange "Slanger her og sidste nat jeg fant en Skoprion i min Seng de er meget giftige der er saa mange giftige dyr her (6 Tommer Lang)

I det sidste brev, der kommer fra Svend Aages til Ingrid, skriver han således:

Brevpapiret er fra Hotel Evans, R. D. Wood. Proprietor, Located in center of business district, Nogales, Arizona

December 1 – 1930

Kære Ingrid

Thanks for you letter wich I received a caugde (couple) of weeks ago.

Jeg er ude at rejse igen jeg can ikke stay hjemme mere end en uge ad tiden jeg kom hjem fra Yuma og vi havde ikke ret meget arbejde at the Studio saa jeg hørte om en Guld mine i Mexico, jeg kendte en man som havde den han gik derned en gang om Aaret og arbejde en Maaned og havde nok gold til at leve mere en godt for 1 og 2 Aar det altid depente hvor meget guld han kunde bringe hjem uden at blive skut

Indianerne bryder dem ikke om guld de er vilde og uncivilized han talte altid om hvordan da skød efter ham naar han var paa vejjen ud fra Bjergene med guldet, nu har we ikke hørt fra ham for 6 Maaneder og vi tror de har slaaet ham ihjel Minerva (Rodrigues) siger, at Mexico er en god Pladse at staa borte fra men hvis jeg kan lave nogle Penge jeg vil prøve paa at finde ham og hvis vi can gaa derned i en Flyvemaskine jeg har 6 Men der vil gaa ned med mig saa jeg er paa vejen ned til Guaymas pladsen han gik til er 30 Mill udenfor Guaymas og jeg wil prøve om jeg kan get there uden at blive skut alle men here carry Guns og det er (keep a cold level Head) menigen er, bliv ikke bange, jeg kunde skrive meget om Mexico men maske du bryder dig ikke om det, med hensyn til din Boyfriend” Svend bliv ikke forelsket i ham til du ved om han elsker dig gaa ud med alle Drengene der vil tage dig ud, du kan well nok control dem, ovre her we siger “der is safety in numbers” det mener naar du har mange Venner du bliver ikke saa let forelsket i en, det er nemlig ikke godt at lide en Dreng for meget naar han ikke er forelsket i Dig and naar du gaar ud med mange Drengene du vill møde mange forskellige mennesker hver time jeg møder en ny Pige jeg lærer hvor forskellige mennesker er og denne way you eliminate the bad ones.

Jeg kan ikke fortelle dig saa godt i dansk men jeg tror du forstaar mig bliv ikke “narrow minded” bare altid bliv god dig selv hvad andre mennesker gør lad dem gøre hvis vi allesammen gjorde de samme vi vilde snart blive træt af at leve altid se den gode side af andre mennesker ligesom nogle Piger siger jeg vil ikke gaa ud med saa and saa fordi (han sagde det eller det) det menes da ikke han vil sige det altid maaske de havde ham sige det demselves.

Jeg mener at sende dig en Phonograf Record hvor Minerva singer hun faar 500 Dollars om ugen for at singe i et af theatrene i Los Angeles og hvis jeg kan noget guld og bringe det tilbage med mig vi vil komme til Danmark “maaske” der er meget guld her nede men indianerne will ikke lade nogen menesker tage det ud og de wil ikke lade us tage maskiner ind der til at smelte det hvis vi kunne tage maskiner in til The Yaqui Mountain vi vilde blive rige i shor (short=kort) tid der er mange guldminer her der er mange Guldminer her men der er ingen hvor the Yaqui Indianer er det er Indianer som the Apaches dem har du vel hørt om, det er saa varmt there de bruger næsten ingen Tøj og de har aldrig lært noget jeg vil slutte med mange kærlige hilsener til dig og allesammen, men (don't forget be broadminded and keep you head cold and your feet warm) og lad ikke en Dreng tro at du ikke kan leve uden ham, jeg wil skrive et Post Card fra Guaymas og hvis du skriver, skriv til mig i Hollywood jeg wil blive hjemme igen førend dit Brev

Pete.

Svend Aage

Svend Aage forsvinder

Da Svend Aage pludselig efter ovenstående brev ikke længere skriver til Ingrid, bliver hun bange for, at der er sket ham noget. Hun får ham derfor efterlyst igennem Frelsens Hær. Resultatet bliver at han erklæres: “Formodet død pr. 1. december 1930.”

Svend Aage dukker op igen

I 2012 får jeg kontakt til en anden slægtsforsker Mona Toyray, som også er i familie med Svend Aages morfar - Peder Pedersen fra Horsens. Fra hende modtager jeg et dokument, der viser at Svend Aage i 1939 har udfyldt et Declaration of Intention (Ansøgning om statsborgerskab). Han skriver deri, at han kommer fra byen Mexicali i Mexico på Stillehavskysten. Han er kommet til fods over grænsen til Californien til byen Calexico.

På Declaration of Intention står der, at han i 1924 har søgt om arbejdstilladelse til USA i byen Galveston, Texas.

Næste spor, der dukker op, er i folketællingen fra 1940, hvor han er bosiddende i Los Angeles, Californien. Til folketællingen opgiver han at være Technician. I henhold til folketællingen tjener Svend Aage på dette tidspunkt 2.600 \$ om året. Til sammenligning får en skolelærer på en Public School på dette tidspunkt 900 \$. Til folketællingen opgiver han endvidere, at han i 1935 boede på adressen: 646 N. Larchmount Blvd., Hollywood, Californien, som er den adresse, han er registreret på ved folketællingen.

Svend Aage efter Mexico

Jeg ved nu, at han var ansat som "grip⁷⁾" ved et filmselskab. Der er rygter fremme om, at han var grip på indspilningen af gyserfilmen King Kong. Dette er tvivlsomt, filmen er fra 1933, dvs. formentlig indspillet i løbet af 1932. På det tidspunkt tror jeg, Svend Aage stadig boede i Mexicali, Mexico. Mexicali ligger på Stillehavskysten lidt syd for grænsen til Californien.

I 1944 søger Svend Aage om navneforandring fra Svend Aage til Peter Peterson. Tilladelsen får han den 9. februar 1945.

Jeg ved med sikkerhed, at han var grip og senere animator på indspilningen af Mighty Joe Young omkring 1948, filmen havde premiere 1949.

Filmen var et Willis O'Brien projekt. Det var Willis O'Brien, der skabte succesen King Kong. Der opstod problemer omkring indspilningen af Mighty Joe Young, tidsplanen kunne ikke holde, derfor fik man to nye animatører til at arbejde på filmen, men deres arbejde duede ikke. Filmen Mighty Joe Young blev lavet i RKO⁸⁾ studios.

Mighty Joe Young var en studio film, hvor Svend Aage formentlig har fået til-delt opgaven som en af gruppens grips. Han har formentlig sat belsning på de miniature, man benyttede til konstruktion af scenerne til stop motion filmen. Mens det stod på, har han formentlig med stor tålmodighed og interesse kigget på hvordan O'Brien og hans assistent (en ung Ray Harryhausen) arbejdede møjsommeligt med billede for billede, mens de manipulerede Joe Young dukkerne.

O'Brien var ansvarlig for holdet, der stod for animationerne, hans tid var sandsynligvis optaget af møder og samordningen af de mange komplekse processer om-

No. 6182068

Name PETERSON, Peter
~~PETERSON, Svend Aage (-formerly)~~

residing at 871 N. Kenmore St., Los Angeles, Cal.

Age 41 years. Date of order of admission FEB 9 1945

Date certificate issued FEB 9 1945 by the

U. S. District Court at Los Angeles, California

Petition No. 122269 AR# 3762809

Peter Peterson
(Complete and true signature of holder)

Certifikat, hvor Svend Aage skifter navn til Peter.



Dette er et billede af huset, som 2014 ligger på adressen 871 N. Kenmore St., Los Angeles.

7) Grip er en person, som sørger for elektricitet og lyssætning under filmoptagelser.

8) RKO (Radio-Keith-Orpheum) Pictures var et amerikansk film produktions og distributions kompagni. Som RKO Radio Pictures Inc, var det et af de 5 store studier i Hollywoods Gyldne Tider.

bert Armstrong) kæmper for at få Joe tilbage til Afrika. Med hjælp fra Terry Moore og Ben Johnson får de den kæmpe store abe op bag i en lastbil og kører til havnen.

Der er her, Svend Aage laver en animation af Joe, hvor han sidder bag i lastbilen. Svend Aage viser, hvordan aben sidder og keder sig, mens den trommer formålsløst med fingrene på sit ben. Det er en fuldkommen fjollet scene, navnlig mange børn elskede den scenen. Det gjorde ligesom Joe mere menneskelig og involverede tilskuerne i hans flugt så meget mere. Der er nogle få andre scener, der anvender nogle af Svend Aages animationer (inklusiv lassoscenen), men de scener, der er nævnt herover, er de første virkelig store animationsscener Svend Aage lavede med succes.

Men det blev med Mighty Joe Young filmen, at Svend Aages stop motion⁹⁾ karriere for alvor kom i gang.

Det var mens Svend Aage arbejdede på Migthy Joe Young, at han mødte og blev gift med sin kone, Jan. Hendes fulde navn var Janet Easton Farrell. Men lykken varede meget kort, kun 3 måneder senere døde hun, så vidt vides af et hjerteanfald. Denne tragedie bandt ham for evigt til Willis O'Brien. O'Brien var heller ikke ukendt med ulykke. I 1933 kort efter King Kong var blevet frigivet til biograferne, havde O'Brians kone skudt og dræbt begge deres sønner og derefter skudt sig selv. Det er som om disse to uhyggelige tildragelse bandt Svend Aage og O'Brian sammen i deres fælles passion, at lave stop motion film, resten af livet.

Vi ved at Svend Aage (Peter – Pete) får statsborgerskab i USA i 1948. Hans socialsecurity nummer var: 564 – 16 – 0848.

Ingen ved hvad Svend Aage (Peter Peterson) lavede mellem 1949 og 1957. Han har muligvis arbejdet som grip i et af Hollywood studierne. Det er formentlig i den periode han få konstateret Multiple Sclerose, en frygtelig degenererende sygdom, som langsomt sætter hans evne til at styre kopens muskler ud af kraft. Det var frygteligt ironisk, at Svend Aage var i stand til at give liv og bevægelse til livløse figurer, mens han selv var ude af stand til selv at nyde den fulde mulighed for at bevæge sig.

I en del af tiden, mens han havde Multiple Sclerose, havde han metalskinner på benene for at stive dem af og gøre det muligt for ham at stå og gå. På et tidspunkt bliver han så dårlig, at han også får en kørestol, hvorfra han arbejder med animeringerne.

Sygdommen har med sikkerhed kostet ham jobbet som grip, fordi jobbet som grip krævede, at han stod og gik meget i arbejdstiden.

Filmen The Black Scorpion

Heldigvis kom muligheden flyvende igen, idet Willis O'Brien fik bestilling på effekterne til en low budget eventyrfilm – The Black Scorpion. Oprindeligt blev han hyret af instruktøren Eugene Lourière, som

9) Stop Motion er optagelse af enkeltbilleder, der samles til en hel film, se mere i Bemærkningsafsnit



Plakaten til filmen Mighty Joe Young.

instruerede The Beast from 20,000 Fathoms (Uhyret fra 20.000 favne) og derefter forlod produktionen inden optagelserne begyndte, den film var et forsøg på at lave penge på eventyrfilmdillen, der hærgede i 1950'erne. Endnu en gang skulle kæmpe store monstre hærge verden. I denne film skulle det være et monster en stor Scorpion og området, hvor den dukkede op skulle være Mexico. O'Brian havde brug for en animator til filmen (faktisk havde O'Brian gjort det meget lidt i animation, siden Mighty Joe Young) og da Ray Harryhausen havde etableret sig selv med sit eget setup, vendte O'Brian blikket mod Svend Aage.

De to tog således til Mexico¹¹⁾. Af en eller anden grund blev de foragtet af filmfolkene, så de fik meget ringe forhold at arbejde under. De blev kun 3 til 4 måneder i Mexico, hvorefter de tog tilbage til Californien for at fuldføre animationerne. End skønt The Black Scorpion ikke blev så stort et gennembrud som King Kong eller The Beast from 20.000 Fathoms, leverede O'Brian og Svend Aage et fantastisk udvalg af effekter til filmen. Det er en af de få 1950'er eventyrfilm, hvor det virkelig ser ud, som om en hel hær af gigantiske monstre invaderer menneskenes verden. Svend Aage fanger bevægelserne af det kæmpe store edderkoppeagtige monster perfekt. De bevæger sig meget hurtigt, mens de holder deres haler højt, hele tiden klar til hug, når de ser et potentielt menneskeligt måltid, bevæger de sig meget direkte og med et tydeligt mål for øje. Eller sagt meget kort: De opfører sig helt tydeligt som skorpioner.

Der er tre scener i filmen, der helt tydeligt illustrerer størrelsen af Svend Aages talent og dygtighed som animator.

Den første er, da den ledende videnskabsmand Richard Denning og Carlos Rivas stiger ned i skorpionens redehule. Opsætningen af hulen er storslået (det ser ud, som om designet er en rest fra O'Brians opsætning af King Kong) og skaber en stemning af, at kun et væsen fra en anden verden ville tage ophold der. Her giver Svend Aage et flot indtryk af skorpionens usårlighed. De bevæger sig med rolig sikre skridt. Til at begynde med virker de ikke nervøse. Først da de kommer i kamp med nogle ormelignende skabninger, bliver deres blodtørst vækket. Det går galt igen, da en af de grådige skorpi-



Janet Farrell 30 år gammel ¹⁰⁾.



Janet gravsten på Forest Lawn kirkegården i Los Angeles.

oner kommer til og stjæler en bid fra kadaveret af ormen til sig selv. Tyven får et dødeligt stik af en af de andre, for sit forsøg på at stjæle.

Det næste imponerende stykke film er en kulisse med et togvrag. Her viser Svend Aage en flok skorpioner, der sværmer hen over bunken af forulykkede personvogne, som om de bare samlede ind fra et ødelagt termitbo. De griber skrigende mennesker med deres klør og kæmper indbydes for at beholde deres fangst. I et makabert øjeblik følger kameraet en overlevende, der halter væk, mens han kæmper for at komme i sikker-

10) Billedet af Janet Farrell og af gravstenen har jeg fået fra Mona Bergfriedt Touray fra Løkken.

hed i en grotte. Netop som han er ved at komme i sikkerhed, griber en af skorpionerne ham med en klo og løfter ham højt op i luften for at få den lækre bid for sig selv. Svend Aage får denne lille menneskefigur til at fægte og sparke vildt og forgæves i luften i et forsøg på at undgå sin skæbne.

Filmen slutter med et mægtigt brag af en animation, hvor den sidste gigantiske skorpion er lokket ind på et stadion, hvor den kommer i kamp med hæren. Det bliver gjort i et halsbrækkende tempo med helikoptere, kampvogne og lastbiler, som farer ind og angriber den indtrængende fjende. Svend Aage tilføjer dramatiske effekter som f.eks. en enlig person, der undslipper fra en bulldozer, som skorpionen har knust. Personen halter væk i et forsøg på at undslippe skorpionen, indtil en anden lastbil kommer til og samler ham op og får ham væk fra kampzonen. Svend Aage tilføjer også lysglimt fra militærkøretøjerne, der skal illustrere lysglimtene fra affyringen af store granater mod det sidste monster. Da endelig en dødelig elektrisk harpun bliver skudt ind i monstret, fanger Svend Aage chokket og raseriet helt fantastisk. Skorpionen trækker sig tilbage og forsøger at komme væk, imens den forsøger at bruge sin hales giftkrog mod sine plageåndere. Den kæmper storslået og kun efter en massiv indsats lykkes det endelig at overvinde monstret. Denne afsluttende kamp varer over fire minutter på lærredet. Skønt filmen kun kan siges at være middelmådig, det savlende scorpionshoved, der er opfundet af Wah Chang er temmelig fjollet og den berygtede "tomme krop" af skorpionen ødelægger effekterne af det overordnede indtryk. Filmen *The Black Scorpion* indeholder en af de mest fantastiske afslutninger nogen af filmene fra 1950'erne havde. Det er et flot bevis på Svend Aages evne som animator, til trods for hans eget fysiske handicap, var han i stand til at arbejde koncentreret og skabe den fantastiske filmafslutning.



Plakaten til *The Black Scorpion*.

Svend Aages eksperimenter

Efter *The Black Scorpion* udførte Svend Aage nogle animationstest på egen hånd. Hans mest berømte er the Las Vegas Monster opstilling, som han filmede ved brug af et af miniatursættene fra *The Black Scorpion*. Til denne testopstilling skabte Svend Aage en abe-lignende skabning med to snabellignende udvækster i ansigtet. Kort fortalt, skrider væsnet målbevidst ind i scenen, hvor den river taget af et hus, hvorefter det hiver en kæmpende mand ud af huset og dræber ham. En lastbil kommer ind i billedet, monstret går hen og undersøger den. Monstret griber ind i bilen og dræber chaufføren.

I den næste scene buldre monstret igennem en by i nærheden, foran monstret flygter befolkningen hen ad gaden. Bæstet samler en bil op og kaster den ind i trængslen af den flygtende flok. Derefter er monstret tilbage i miniature landskabet, hvor en helikopter kommer til (sandsynligvis en rest fra *The Black Scorpion*). Helikopteren angriber monstret. Monstret fanger helikopteren i luften og vælter om på jorden med sin fangst. Derpå retter monstret på sine snabler, som blev bøjet bagover i kampen med helikopteren. Derpå vandrer monstret ud af billedet.

The Las Vegas Monster test opsætning varer kun to og et halvt minut. Men i denne korte test film, kan man se, hvor god Svend Aage er blevet som animator. Hans monster er ganske enestående og netop som med Mighty Joe Young, lykkes det ham at få et rigtig abeaegtigt monster tryllet frem. Væsnet har helt

afgørende bevægelser og er i stand til at vise nysgerrighed, både i sit første raseri såvel som i det sidste. Som en fan af eventyrfilm ville det være interessant at vide mere om denne opsætning. F.eks. blev Svend Aage betalt for at lave denne test? Var dette et barn af hans egen opfindsomhed? Var det et forsøg på at få en producent interesseret i hans monster? Disse spørgsmål får vi nok aldrig besvaret, men ikke desto mindre er The Las Vegas Monster et fantastisk eksempel på en stop motion animation.

Destruktion af London

I 1959 ringede Eugene Lourie til O'Brien og Svend Aage og spurgte om de var ledige til at udføre alle special effekterne på The Giant Behemoth, han var ved at forberede en film om et andet monster, der farer rundt og ødelægger byer. O'Brien og Svend Aage sagde ja til jobbet, men producenten (David Diamond) af filmen var ikke sikker på, at duoen kunne levere de ønskede effekter. Han hyrede derfor Jack Rabin og Irving Block til at føre tilsyn med de visuelle effekter. Rabin og Block lavede derefter en underkontrakt med O'Brien og Svend Aage, om at de lavede alle animationerne. Det samlede budget for filmen var 20.000 \$, de to animatører fik væsentligt mindre end det for at bringe liv i den dinosaur, som skulle ødelægge byerne.

Trods den ringe betaling, lykkedes det dem at bringe liv i dinosauren. På det reducerede budget måtte O'Brien og Svend Aage udføre arbejdet i Svend Aages garage. Trods de kummerlige forhold, lykkedes det duoen at skabe endnu et fantastisk monster, som kom til at fornøje biografgængere verden over. The Giant Behemoth forbliver en fantastisk skabelse, mest for den vitalitet og storlæde smidighed, som Svend Aage fik bygget ind i dukken. Skønt dinosauren kun er med i filmen i nogle ganske få minutter, er disse minutter blandt filmens bedste. Fra det øjeblik the Behemoth dukker op og angriber et skibværft i London, er man med det samme klar over, at her er det alvor. Først ødelægges der flere kraner, som om de er af papmache, derefter marcherer monstret ind til hjertet af London, mens det knuser og får sat ild på alt på ruten ind til Londons centrum. Den scene, der rigtigt har printet sig i min hukommelse, er, da monstret kommer imod tilskuerne langt ude fra baggrunden. Dets hærgen bringer det tættere og tættere på kameraet. Der er kun en svag lysning på himlen. Det betyder, at man ikke kan se alt for mange detaljer i begyndelsen, hvor monstret stolper rundt. Da det kommer nærmere, kommer det til nogle højspændingsledninger. Da det får stød af ledningerne, krymper det sig af stødet og går derpå sidelæns og griber højspændingsmasten, som om det er mastens skyld, at monstret fik stød. Det knuser masten og ryster den for til sidst at beslutte, at masten ikke længere kan skade det. Paleosarusen kaster den forvredne stump metal til side og forsætter sin færd frem mod kameraet. Svend Aage vipper kameraet op, da bæstet nærmer sig, således at man rigtig kan se bæstet i al sin herlighed. Men 20.000 \$ strækker ikke langt. Svend Aage og O'Brien var ikke i stand til at lave så mange destruktionsscener, som de havde planlagt. En del flotte opstillinger blev sorteret fra og andre blev genbrugt. Scenen med bilen der bliver knust bliver brugt 3 gange i løbet af filmen. Der var ikke penge til at bygge en miniatureudgave af London, som dukkerne kunne smadre, i stedet brugte de forstørrede foto af London. Det understøttede Behemoth hoved (blev brugt til at sænke en færge) var designet til at bøje hovedet og åbne



Svend Aage Pedersen efter han er blevet "voksen". Da han har skrevet Svend Aage er det formentlig før han tager navneforandring. Måske det billeder, han har brugt til at søge amerikansk statsborgerskab.

dens mund og rulle med øjnene. Men hovedet blev beskadiget af en tekniker, således at det kun blev filmet, mens det livløst blev bevæget fra side til side. Der opstod ganske simpelt for mange problemer under optagelserne og samtidig var der ingen penge til at løse opgaverne med. Trods den store succes med animationerne blev det generelle resultat af *The Giant Behemoth* kun middelmådigt. Det må have været en stor skuffelse for Svend Aage efter at have arbejdet så hårdt, at se resultatet ende som en monsterfil degraderet til en B-film.



The Las Vegas Monster.

Det sidste eksperiment og Coda

The Giant Behemoth var begyndelsen til slutningen for Svend Aage. Hans Multiple Sclerose havde udviklet sig så meget, at han ikke længere kunne stå op ret længe ad gangen. Det betød, at opsætningen til filmen var bygget på et lavt bord, således at han kunne lave animationsarbejdet siddende. Efter dette arbejde fik han ikke flere opgaver. Det betød, at Svend Aage vendte tilbage til "tegnebordet" og selv lavede en ny lille testfilm. Han byggede adskillige skabninger, der blev kendt som "Bille-mændene" (Beetlemen), de blev filmet som farvefilm, hvor man ser "Bille-mændene" komme op over en bakketop. Disse skabninger var oprindeligt astronauter, der blev til vanskabninger, fordi de bliver fanget i lang tid i et trykkammer. Sekvensen er knap 1 minut lang, opsætningen viser skabningernes march over en bakketop, en efter en med en glødende grå himmel som baggrund. Svend Aage var ikke i stand til at beskytte filmstrimlen, så strimlen er mere eller mindre gået til, nedbrydningen af denne stump film, kan man betragte som et billede på nedbrydningen af Svend Aages krop. Kort efter, han var begyndt på arbejdet med "Bille-mændene", fik Svend Aage konstateret nyrecancer.



Plakaten til *The Giant Behemoth*.

Afslutningen

Den 24. februar 1962 kom han på operationsbordet, hvor han afgik ved døden.

Svend Aage ligger begravet på en af Forest Lawn kirkegårdene i Los Angeles.

Efterskrift

Nogle år senere var der nogle unge animatorer (deriblandt Jim Danforth og Dennis Muren), der tilfældigt faldt over en kuffert, som Svend Aage havde efterladt. Den var blevet passet på af en nabokone til Svend Aage. Til deres store glæde, indeholdt kufferten adskillige af Svend Aages modeller, inklusiv en scorpion fra *The Black Scorpion* og en model af *The Giant Behemoth*, såvel som opsætningen til *The Las Vegas Monster* og "Bille-mændene". Naboen forærede de unge mennesker kufferten.

Langt om længe kunne nogle af Svend Aages apparater genbruges i de film, som de arbejdede på og på den måde fik de bragt



En af skrækscenerne fra filmen.



En anden reklame for filmen.

liv i nogle af Svend Aages gamle opsætninger, således at mange filmfan nu kan gense dem.

I skrivende stund har nogle filmfolk i Hollywood oprettet en hærside på facebook.com for Svend Aage, desuden er der oprettet en hjemmeside til ære for Pete Peterson the animator. Desuden kan han findes på wikipedia.org og på youtube.com findes flere af hans film både i fuld længde og i uddrag.

Jeg har skrevet til Forest Lawn og spurgt, hvem der betalte for Svend Aages begravelse, den information er ikke gemt af kirkegårdsmyndighederne, eller også vil de ikke, eller de må ikke udlevere den information. Det eneste de kunne oplyse var, at han var blevet kremeret og datoen for urnes nedsættelse.

Svend Aage som sømand

Mønstringskontoret i København: Register til skibsbemandingslister (1900 – 1963) 4: 1915 – 1921

I mønstringsregistret skal man kende navnet på det skib, han påmønstrede samt året, hvor han påmønstrede. I registret

finder man derpå numre på de protokoller, der hører til skibet. Når det nummer er fundet, skal man i:

Mønstringskontoret i København: Skibsbemandingslister (1870–1963) 129: 1922 – 527 – 999

I dette tilfælde henviser numrene 527 – 999 til bemandingslisterne i den pågældende kasse.

Hvis man ikke kender skibets navn eller årstal, er det en uoverkommelig opgave, at finde ham i listerne. Selv hvis jeg kendte det korrekte årstal for hans mønstring, vil det være flere dages arbejde, at finde ham. Det forudsætter igen, at han er mønstret i København.

Mønstringskontoret i København: Annotationsrulle/rulle (1869 – 1945) 165 – 169: 1921 – 1922

Dette er navneliste skrevet på samme måde som lægdsruller. Det er overkommelige at lede igennem. I disse lister står der i mange tilfælde også skibets navn, hvor den pågældende er påmønstret.

Annotationsrullerne er opdelt efter Lægdernes Udskrivningskredse. Men jeg fandt ikke Svend Aage i 1921 eller 1922.

Kort vejledning, hvis man har en ane, der er stået til søs

En mulighed er at søge på: Mønstringskontoret i København. Skriv f.eks. Mønstringskontor i Daisy under arkivskaber.

Hvis man ikke ved, hvilket skib den pågældende er mønstret på, skal man begynde med at bestille Annotationsrulle/rulle for det, eller de år, hvor der er mulighed for, at det er udmønstret.

Rullen er opdelt efter Lægdernes Udskrivningskredse, det vil derfor lette, hvis man kender hans bopæl på mønstringstidspunktet, men ellers er det bare at lede bøgerne igennem.

Der er et navnefelt, hvor fødselsdato og fødested også er anført. Når man har fundet den søgte person, skal man helt ud til højre i linjen i protokollen, der står skibets navn.

Så kommer man ikke længere den dag. På det næste besøg på Rigsarkivet skal man igen begynde i Daisy med Mønstringskontoret i København, men denne gang skal man bestille: Register til skibsbemandingslister, her får man et register over skibene, i disse lister står et eller flere numre ud for skibsnavnene. Disse numre henviser til de aktuelle bemandingslister.

Dvs. hvis man vil slippe for flere turer til Rigsarkivet, skal man nu bestille samtlige: Skibsbemandingslister for det aktuelle år.

Normalt er det sådan, at hvis der står flere numre ud for et skib, er alle bemandingslisterne samlet under det højeste nummer.

Numrene på bemandingslisterne kan være lidt svære at finde, derfor er der på de fleste skrevet et ekstra nummer på bagsiden med blå farvekridt.

Disse sidste oplysninger er til, hvis nogen skulle få lyst til at undersøge om min formodning om, hvorledes Svend Aage kom til USA passer eller ej, så er det her en lille vejledning til at undersøge skibspapirerne.

Bemærkninger

Johannes Dam – Jeg finder Mads Kristian Johannes Dam i Stam-bogen for 38. Bataillon 4. Kompagni. Han står som nr. 16, i udskrivningsaar: 1895. Han er født 12. april 1875 i Hørning. Højde: 66 $\frac{3}{4}$ " = 1,75 cm, Vækst: Middel, Haar: blondt, Øjne: Blaa, Særlige kendetegn: ingen.

Hans Stilling som Soldat: Menig. fra: 10/4 95, til 7/10 95. I nummer ved: 14. Batl. 4. Komp. Fra 10/4 95, til 9/1 03 ændret til 38. Batl. 4. Komp 10/1 03
Befalingsmandselev: fra 8/10 95,



Svend Aages "bille mænd".



Svend Aages gravsten på Forest Lawn kirkegården i Los Angeles¹²⁾.



Kirkegården hvor Svend Aages sten findes.

til 10/4 96, Underkorporal: 11/4 96
 Underkorporalskolen ved 14. Batl.
 18 95/96, bestaaet som No. 13 af 20
 bestaaede elever.
 (: 28. Batl. Som Lærer paa Rekrut-
 skolen :) 9/4 96 – 8/6 96
 14. Batl. 9/6 96 – 10/6 96 og 12/9 96
 – 8/10 96 og 12/9 00 – 7/10 00
 Hjemsted: Aarhus. Livsstilling:
 Sæbesyder.
 Rejsetilladelse til udlandet fra 11/6
 til 11/9 96 B. Bflg. 141/96 (B. Bflg. –
 Kan henviser til Bataljon Befalinger,
 men protokollerne for 38. bataljon er
 først bevaret fra 1910)
 Do. Fra 9/10 96 – 8/10 99 do. 250/96

Rejsetilladelse tilbagesendt den 13/6 97. Rgstr 303/97. B.B 134/97)

Rejsetilladelse til Udlandet fra 10/5b1902 – 31/12 1902.

Frakke No. 4.

Bukser: No. 66.

Hue: No. 3.

Meldt Afrejse til Udlandet d. 16/2 03.

Ikke modt. Mødebef.

På Straffelisten er anført: Forsømt der ham påhvilende Pligter som Ordonnans. 8 Dages
 Kvarterarrest. 2/3 96 Eftm. 10/3 96 Kl. 6. Idømt af Skoleforstanderen Kaptajn Krebs.

Hvad blev der af Johannes Dam?

Han bliver gift i Hamborg. I bryllupsbogen kan man læse følgende:

Nr. 552. Hamborg den 1. Oktober 1910. Foran den undertegnede tjenstemand forekom i
 dag til formål en bryllupsaftale (vielse):

1. Værkmester Mads Kristian Johannes Dam. Der personlig efter gennem Dåbsattest
 anerkendt Lutheraner af Religion, født den 12. April 1875 i Hørning i Danmark, bosid-
 dende i Hamborg, Bankstrasse 100. Søn af ægteparret, Købmand Rasmus Mads Dam og
 Kirstine født Kristiansen begge bosiddende i Aarhus (Der bliver lavet en fejl her, idet
 navnet skulle have været Rasmus Madsen Dam)

2. Anna Helene Adelheid, der personlig efter gennem Dåbsattest anerkendt Lutheraner
 af Religion, født den 10. Juli 1887 i Hamborg, Röhrendamm 181. Datter af ægteparret
 Brødhandler Johann Friedrich August Baden og Christine Johanne født Kolthof, enkefrue
 Vollrath, begge bosiddende i Hamborg.

Herluf Trollesgade 59. Martha husker måske fejl, idet familien Overgaard boede i nr. 57 i
 henhold til Folketællingerne 1916 og 1921. Huset var på det tidspunkt ejet af Johanne
 Henriette Overgaard. Matr. Nr. 2111^d. En anden mulighed er selvfølgelig at familien er
 flyttet til nr. 59, jævnfør Århus skifteret, da Maren Petrea dør.

N Larchmouth Blvd. I sit brev staver Svend Aage navnet på gaden forkert. Han skriver N Larchmouth Blvd. Men der findes ingen gade med det navn, der skulle, som her, have stået N Larchmount Blvd. Den gade eksisterer, sidste hus på Boulevarden har i følge Google Maps nr. 689, dvs. Svend Aage har boet næste helt ude i den fjerneste ende.

Stop Motion Images er en måde at fremstille film på, som er meget simpel, men samtidig meget tidskrævende. Det er f.eks. den måde, man kan lave legofilm på. Man tager en genstand stiller den i en bestemt position og tager et billede, derpå bevæger man figuren ganske lidt og tager et billede igen, sådan fortsætte man, indtil man har billeder nok til en film. Dvs. alle enkeltbillederne sættes sammen til den endelige film.

STATE FILE NUMBER		CERTIFICATE OF DEATH						LOCAL REGISTRATION DISTRICT AND CERTIFICATE NUMBER	
STATE OF CALIFORNIA—DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH		STATE OF CALIFORNIA—DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH						7053 1184	
DECEDENT PERSONAL DATA	1A. NAME OF DECEASED—FIRST NAME Svend	1B. MIDDLE NAME Peter	1C. LAST NAME Peterson Peterson	2A. DATE OF DEATH—MONTH Feb 24, 1962	2B. HOUR 9:25 P				
	3. SEX male	4. COLOR OR RACE cauc	5. BIRTHPLACE Denmark	6. DATE OF BIRTH Sept 30, 1903	7. AGE (LAST BIRTHDAY) 58 YEARS				
	8. NAME AND BIRTHPLACE OF FATHER unknown- unknown		9. MAIDEN NAME AND BIRTHPLACE OF MOTHER unknown- unknown		10. CITIZEN OF WHAT COUNTRY U.S.A.	11. SOCIAL SECURITY NUMBER 564-16-0848			
	12. LAST OCCUPATION technician		13. NUMBER OF YEARS IN THIS OCCUPATION 30 yrs	14. NAME OF LAST EMPLOYING COMPANY OR FIRM R,K.O.		15. KIND OF INDUSTRY OR BUSINESS Motion Picture Studio			
16. IF DECEASED WAS EVER IN U. S. ARMED FORCES: GIVE YEAR OR DATES OF SERVICE no		17. SPECIFY MARRIED NEVER MARRIED WIDOWED DIVORCED widowed		18A. NAME OF PRESENT SPOUSE		18B. PRESENT OR LAST OCCUPATION OF SPOUSE			
PLACE OF DEATH	19A. PLACE OF DEATH—NAME OF HOSPITAL Motion Picture Country Home			19B. STREET ADDRESS—(GIVE STREET OR RURAL ADDRESS OR LOCATION. DO NOT USE P. O. BOX NUMBERS) 23430 Ventura Blvd.			19C. CITY OR TOWN Los Angeles		
	19D. CITY OR TOWN Los Angeles			19E. COUNTY Los Angeles			19F. LENGTH OF STAY IN COUNTY OF DEATH 40 YEARS		19G. LENGTH OF STAY IN CALIFORNIA 40 YEARS
LAST USUAL RESIDENCE (WHERE DECEASED LIVED—IF IN INSTITUTION ENTER RESIDENCE BEFORE ADDRESS)	20A. LAST USUAL RESIDENCE—STREET ADDRESS (GIVE STREET OR RURAL ADDRESS OR LOCATION. DO NOT USE P. O. BOX NUMBERS) 1803 Erwin St.			20B. CITY OR TOWN Los Angeles			20C. STATE Calif		
	20D. CITY OR TOWN Reeda (Los Angeles) 329			20E. STATE Calif			21. NAME OF INFORMANT (IF OTHER THAN SPOUSE) Motion Picture Relief		
PHYSICIAN'S OR CORONER'S CERTIFICATION	22A. PHYSICIAN: I HEREBY CERTIFY THAT DEATH OCCURRED AT THE HOUR, DATE AND PLACE STATED ABOVE, WITH THE CAUSE STATED BELOW AND THAT I ATTENDED THE DECEASED FROM [initials] TO [initials] AND THAT I LAST SAW THE DECEASED ALIVE ON [initials]			22C. PHYSICIAN OR CORONER—SIGNATURE Robert W. Bell M.D.			22E. DEGREE OR TITLE M.D.		
	22B. CORONER: I HEREBY CERTIFY THAT DEATH OCCURRED AT THE HOUR, DATE AND PLACE STATED ABOVE FROM THE CAUSE STATED BELOW AND THAT I HAVE HELD [initials]			22D. ADDRESS 22030 Sherman Way, Canoga Park			22F. DATE SIGNED 2/25/62		
FUNERAL DIRECTOR AND LOCAL REGISTRAR	23. SPECIFY BURIAL ESTABLISHMENT OR CREMATION Cremation		24. DATE 3-1-62	25. NAME OF CEMETERY OR CREMATORY Chapel of the Pines		26. FUNERAL HOME—SIGNATURE (IF NOT APPLICABLE) LICENSE NUMBER L. Clayton Wikoff 2974			
	27. NAME OF FUNERAL DIRECTOR (IF PERSON ACTING AS SUCH) Pierce Bros. Hollywood			28. DATE ACCEPTED FOR REGISTRATION LOCAL REGISTRAR FEB 28 1962		29. LOCAL REGISTRAR—SIGNATURE George M. Wahl, M.D.			
CAUSE OF DEATH	30. CAUSE OF DEATH			ENTER ONLY ONE CAUSE PER LINE FOR (A), (B), AND (C)			APPROXIMATE INTERVAL BETWEEN ONSET AND DEATH		
	PART I. DEATH WAS CAUSED BY: IMMEDIATE CAUSE (A): Carcinoma of the bladder			PART II. OTHER SIGNIFICANT CONDITIONS CONTRIBUTING TO DEATH BUT NOT RELATED TO THE TERMINAL DISEASE CONDITION GIVEN IN PART I (A): Multiple sclerosis			1yr+		
OPERATION AND AUTOPSY	31. OPERATION—CHECK ONE <input type="checkbox"/> OPERATION PERFORMED <input type="checkbox"/> OPERATION PERFORMED—FINGERED USED IN DETERMINING ABOVE STATED CAUSE OF DEATH			32. DATE OF OPERATION 2/24/62		33. AUTOPSY—CHECK ONE <input checked="" type="checkbox"/> AUTOPSY PERFORMED <input type="checkbox"/> AUTOPSY NOT PERFORMED		34. SPECIFY ACCIDENT, SUICIDE OR HOMICIDE	
	34a. SPECIFY ACCIDENT, SUICIDE OR HOMICIDE			34b. DESCRIBE HOW INJURY OCCURRED (LIST NATURE OF EVENTS WHICH RESULTED IN INJURY BEFORE OF INJURY SHOULD BE ENTERED IN PART I OR PART II OF THIS FORM)					
INJURY INFORMATION	35A. TIME OF INJURY HOUR MONTH DAY YEAR			35B. INJURY OCCURRED <input type="checkbox"/> WHILE AT WORK <input type="checkbox"/> NOT WHILE AT WORK			35C. PLACE OF INJURY (I.E. IN OR ABOUT HOME, FARM, FACTORY, STREET, OFFICE, BUSINESS)		
	35D. CITY, TOWN, OR LOCATION			COUNTY			STATE		

Yuma 9-30-30

Kære Ingrid

Mange Tak for dit Brev som jeg modtog
i Hollywood when jeg kom hjem fra Oskos
jer ~~er~~ nu i Økenen i Arizona et par
tusende mil fra Oskos vi laver et Arabisk
Filmskuespil her navnet er "Beau Ideal"
jeg sender nogle Billeder jeg har taget med
min lille Kodak det er meget varmt her
120 Grader Farenheit og Sandet er saa fint
det gaar in your Eyes og i din Næse vi
har nu levet her i to Uger og we have
en more Uge at arbejde her inu.

Di spørger mig om jeg gaar med Piger
ja jeg gaar med a few jeg har ikke meget
tid til at tænke paa Piger vi arbejder saa
meget det er meget hardt at faa arbejde i Filmen
men jeg er bekant her saa jeg arbejder altid
jeg gaar med en Spank pige hendes Navn
er "Minerva Rodriguez" hun har været en

Babert og Night Club singerinde hira sanger
Raynana og har studeret Opera since hün war
12 Aar gammel naar jeg kommer bak til Hollywood.
Jeg will sende dig nogle Phonograph ~~Records~~
Records hün sanger spranke hün har sort Haar
og sorte Öjne and meget jalous hün will
gaa till Danmark med mig men jeg har
ikke Tid till at gaa inu måske i et par Aar
du will lide brende naar hün sanger hün er
hvad we kalder „hot stuff“ over here.

Hün arbejder i et Studio nu for tiden
jeg kan höre der er en af mennene annoncering
indenfor, at der er en Man og hans Kane og en
telle baby pige gaa vejen till Californig og de
har ingen Penge saa de ~~er~~ er her og vil have
noget at spise og we er ~~er~~ spurgth om we vil
hjælpe dem med nogle Penge, jeg har höje et par
Dollars her saa jeg will give dem till hün der
er saa mange her det vil arbejde for ~~naesten~~
naesten ingenting the Bruins jumpy of the Train
here every day for bats, jeg kan naesten ikke
skrive dansk any more jeg taler aldrig dansk.

2.

der er en ung Mand her han spurgte mig om,
og jeg vilde skrive til en dansk pige for ham
og jeg sagde jeg vilde have dig give hende
brev til en ~~gode~~ smuk Pige som kan skrive
Engelsk han er en ven af en dansker som
har et Piding Academy og han er meget
nær jeg har printet him ud til dig paa Billedet
der er mange Slanger her og sidste nat jeg
fant en Skorpion i min seng ~~der~~ de er
meget giftige der er saa mange giftige dyr her
der er edderkopper 10 Tommer store og bangringer
2 til 3 meter nu har 250 flerte her og nu
har Cameler og Glæder til at køre paa, Landet
er saa soft og fint ~~naar~~ naar Vinden blower
det er taaget jeg tror ikke der er mere at
skrive om jeg skal til at skrive til Minerva
nu den unge mans navn er Morten og
jeg har maaket mig him paa Billederne
jeg vil ønske du vil sende nogle Billeder
jeg vil sende nogle gode Billeder naar jeg
kommer hjem til Hollywood.

nu til slut mange hellige hilsener til
den alle fra Jvend

Pete Peterson
544 N Archmanth Blvd
Hollywood Calif.

HOTEL EVANS

R. D. WOOD, PROPRIETOR

LOCATED IN CENTER OF BUSINESS DISTRICT

NOGALES, ARIZONA

December 1 - 1934

Kære Ingrid

Thanks for your letter which
 I received a couple of weeks ago
 jeg er ude at rejse igen jeg
 kan ikke stave hjemme mere end
 en uge at tiden jeg skal bruge
 for Gunnar og vi havde ikke
 ret meget arbejde at the Studio
 Studio saa jeg hørte om en Guld
 mine i Mexico. jeg kendte en
 man som havde den han gik derned
 en gang om året og arbejdede
 en Maaned og havde nok guld til
 at leve mere en godt for 1 og 1/2 Aar
 det altid de rente hvor meget guld
 han kunde bringe hjem uden at
 blive skudt Indianerne bryder den

ikke om guld de er vilde og unindviede
han talte altid om hvordan de skød
efter ham naar han var paa vejjen
ud fra Bjergene med gullet, nu har
vi ikke hørt fra ham for 6 Maander
og vi tror de har slaet ham ihjel
Minerva siger at Mexica er en god Plads
at staa borte fra men hvis jeg kan
lave nogle Penge jeg vil prøve paa
at finde ham og hvis vi saa gaa
derud i en Flyvemaskine jeg har
6 Men der vil gaa ned med mig ~~og~~
saa jeg er paa vejjen ned til ~~Guaymas~~
Guaymas pladsen han gik til er
30 Mill udenfor Guaymas og jeg
vil prøve om jeg kan get there uden
at blive ~~skudt~~ skudt alle men have carry
~~the~~ Guns og det er (keep a
cold level head) meningen er, bliv ikke
bange, jeg kunde skrive meget om Mexico
men ~~maske~~ maske du bryder dig ikke om

HOTEL EVANS

R. D. WOOD, PROPRIETOR

LOCATED IN CENTER OF BUSINESS DISTRICT

NOGALES, ARIZONA

det, med hensyn til din "Boyfriend", vend
 blev ikke forelsket i ham til du ved om han
 elsker dig gaa ud med alle Drengene der vil
 tage dig ud, du kan vel nok kontrol dem,
 over her vi siger "der is safety in numbers",
 det mener naar du har mange Venner der bliver
 ikke saa let forelsket i en, det er nemlig ikke
 godt at lide en Dreng for meget naar han
 ikke er forelsket i Dig and naar du gaa ud
 med mange Drengene der vil møde mange
 forskellige mennesker og hver time jeg møder
 en ny Pige jeg lærer hvor forskellige mennesker
 er og denne way you eliminate the bad ones,
 jeg kan ikke forelle dig saa godt et i dansk
 men jeg tror du forstaan mig blev ikke
 "manav minded", and bare altid blev god dagsdel
 hvad andre mennesker gør had dem gøre hvis
 vi allesammen gjorde de samme vi vilde snart
 blive træt af at leve altid se den gode side
 af andre mennesker ligesom nogle Piger siger
 jeg vil ikke gaa ud med saa and saa fordi
 (han sagde det eller dat) det mener da ikke han
 vil sige det altid ~~maaske~~ maaske de havde
 ham ~~og~~ sige det demselv.

jeg ~~was~~ mener at sende dig en Phonograf Record
hvor min søster synger hun faar 500 Dollars om
ugen for at synge i ~~Theater~~ et af Theatrene
i Los Angeles og hvis jeg kan noget guld
og bringer det tilbage med mig vi vil komme
til Danmark, "maaske" der er meget guld her
med men Indianerne vill ikke lade nogle
mennesker tage det ud og de vil ikke lade
os tage maskiner ind der til at smelte
det hvis vi kunde tage maskiner in til
Flake The Yazui Mountain vi vilde blive
rige i stor tid der er mange ~~de~~ Guld miner
her men der er ingen hvor The Yazui Indians
er det er Indianer som the Apaches dem har
du vel hørt om, det er saa varmt there
de bruger næsten ingen Tøj og de har aldrig
lært noget jeg vil nu slutte med mange kære
hilsener til dig og allesammen, ~~men de~~
men (dont forget be broadminded and keep
your head cold and your feet warm) og lad
ikke en Dreng tro at du ikke kan love uden
ham, jeg vil skrive et Post Card fra
Guaymas og hvis du skriver, skriv til mig
i Hollywood jeg vil blive hjemme igen
forend dit Brev

Pete

Love and Agape

ORIGINAL
(To be retained by
clerk)

UNITED STATES OF AMERICA

No. _____

DECLARATION OF INTENTION (Invalid for all purposes seven years after the date hereof)

DISTRICT

UNITED STATES OF AMERICA
SOUTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES

In the _____ Court
of _____ of _____
THE UNITED STATES LOS ANGELES

I, SVEND AAGE PEDERSEN * *
 now residing at 660 N. LATIMER DIV. in HOLLYWOOD, California
 occupation studio technician, aged 39 years, do declare on oath that my personal description is:
 Sex Male, color White, complexion Light, color of eyes Brown
 color of hair Brown, height 5 feet 09 inches; weight 160 pounds; visible distinctive marks
NONE
 race Scandinavian; nationality Danish
 I was born in Aarhus, Denmark, on 9/30/63
 I am NOT married. The name of my wife or husband is _____
 we were married on _____ at _____; she or he was
 born at _____, entered the United States
 at _____ for permanent residence therein, and now
 resides at _____ I have _____ children, and the name, date and place of birth,
 and place of residence of each of said children are as follows: _____

I have heretofore made a declaration of intention: Number 7, on 9-1924-2
 at Galveston, Texas
 my last foreign residence was Aarhus, Denmark
 I emigrated to the United States of America from Aarhus, Denmark; Mexico, Mexico
 my lawful entry for permanent residence in the United States was at Calexico, California
 under the name of Svend Aage Pedersen (Peterson), on 4/5/39
on foot

I will, before being admitted to citizenship, renounce forever all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, and particularly, by name, to the prince, potentate, state, or sovereignty of which I may be at the time of admission a citizen or subject; I am not an anarchist; I am not a polygamist nor a believer in the practice of polygamy; and it is my intention in good faith to become a citizen of the United States of America and to reside permanently therein; and I certify that the photograph affixed to the duplicate and triplicate hereof is a likeness of me.

I swear (affirm) that the statements I have made and the intentions I have expressed in this declaration of intention subscribed by me are true to the best of my knowledge and belief: So help me God.

Svend Aage Pedersen

Subscribed and sworn to before me in the form of oath shown above in the office of the Clerk of said Court, at Los Angeles, Calif. this 4th day of August, anno Domini, 1939. Certification N23-72287 from the Commissioner of Immigration and Naturalization showing the lawful entry of the declarant for permanent residence on the date stated above, has been received by me. The photograph affixed to the duplicate and triplicate hereof is a likeness of the declarant.

(DO NOT ATTACH PHOTOGRAPH TO THIS COPY OF DECLARATION)

[SEAL]

By _____
 U. S. District Court
 Clerk of the Southern District of California

U. S. DEPARTMENT OF LABOR
 IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE

No 213803

Hamburg, am _____ ten

Oktober tausend neunhundert zafu zehnnVor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zwecke der
Eheschließung: **Werkmeister** Zwecke1. der Werkmeister Mads Christian
Johannes Dam,der Persönlichkeit nach Wirkf. Geburtschein
durch anerkannt Geburtscheinlutherischer Religion, geboren am zwoelften
April des Jahres tausend acht hundertfunfundsatzzig zu Hörning in
Dänemark, wohnhaft in HamburgBankstraße 100Sohn der Eheleute Rasmus
Mads Dam und Kirstine geborenenKristiansen,

_____ beide wohnhaft

in Aarhus;2. die Anna Helene Adelhaid Baden,der Persönlichkeit nach Wirkf. Geburtschein
durch _____lutherischer Religion, geboren am zuefunden
Juli des Jahres tausend acht hundertfunfundsatzzig zu Hamburg_____ wohnhaft in HamburgRöhrendamm 181Tochter der Eheleute Johann
Friedrich August Baden und ChristineJohanne geborenen Koltz verwitwetnenVollrath, beide wohnhaftin HamburgNr. 552. Hamborg den
1. Oktober 1910.Foran den undertegnede
tjenstemand forekom i dag
til formål en bryllupsaftale
(vielse):1. Værkmester Mads
Kristian Johannes Dam.

Der personlig efter gennem

Dåbsattest anerkent

Lutheraner af Religion,

født den 12. April 1875

i Hørning i Danmark,

bosiddende i Hamburg,

Bankstrasse 100.

Søn af ægteparret,

Købmand Rasmus Mads

Dam og Kirstine født

Kristiansen begge

bosiddende i Aarhus

(Der bliver lavet en fejl her,

idet navnet skulle have

været Rasmus Madsen Dam)

2. Anna Helene Adelheid,

der personlig efter gennem

Dåbsattest anerkendt

Lutheraner af Religion,

født den 10. Juli 1887 i

Hamburg, Röhrendamm 181.

Datter af ægteparret

Brødhandler Johann

Friedrich August Baden

og Christine Johanne født

Koltz, enkefrue Vollrath,

begge bosiddende i

Hamburg.



03b. Rigmor Karlby

Aksel Lindhardt Michelsen

Rigmors fødsel

Rigmor Karlby bliver døbt den 16. august 1908 i Sankt Pauls kirke. Da Rigmor bliver født bor familien på adressen Spanien 53, se mere om Rigmor ved hendes fader nr. 6. **Anders Christian Laurits Pedersen**

Bryllup

Pige, boende i Aarhus, **Rigmor Karlby**. Født i St. Pauls Sogn, Aarhus 29. juli 1908. Datter af Købmand Anders Christian Laurits Karlby og Hustru Mathilde Birgitte f. Pedersen i Aarhus. Bliver viet til:

Ungkarl, Købmand, boende i Esbjerg, **Axel Lindhardt Michelsen**. Født på Sønder Gjesing Mark, Gjesing sogn, Randers amt, 24. februar 1904. Søn af Gårdejer Mogens Lindhardt Michelsen og Hustru Anna Elisabeth f. Sørensen, nu boende i Aarhus.

Lysning foretaget i Vor Frelsers Kirke i Esbjerg 16. oktober 1932. Lysningsattest fra Vor Frelsers sogn i Esbjerg af 30. oktober.

Viet: Den 6. november 1932 i Holme Kirke af Sognepræsten i Holme Kirke.

Vidner

Brudgommens Fader og Brudens Moder.

Bemærkninger: Attest fra Sognepræsten i Vor Frelsers Sogn, Esbjerg af 4. november 1932.

Hvem var det så Rigmor blev gift med, det var:

Aksel Lindhardt Michelsen blev født 24. februar 1904 på Sønder Gjesing Mark, Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, som søn af Gaardejer **Mogens Lindhardt Michelsen**, Sønder Gjesing Mark og Hustru **Anna Elisabeth Sørensen**, 22 år. Han blev døbt 27. marts 1904 af Sognepræsten i Kirken.

Faddere

Aftægtsmand Anders Michelsen, Gjesing Mark;
Forpagter Rasmus Sørensen, Tvæsage, Auning Mark,
Forældrene og
Arbejdsmand Jens Friis Hansens Hustru, Stenbergholdt

Rigmor og Aksel får børnene:

Første barn

Mogens Michelsen, født 29. juni 1937 på adressen Torvegade 57. Forældre Købmand Axel Lindhardt Michelsen (24. februar 1904) og Rigmor Karlby (29. juli 1908) gift i Holme kirke, Tranbjerg, Aarhus 6. november 1932. Mogens blev døbt 1. august 1937 af Pastor Iversen i kirken.

Faddere

1. Fru Mathilde Karlby, Tværgade 11, Aarhus
- 2-3. Købmand. Mogens Michelsen
og Hustru Anna, Frederiksberg Torv, Aarhus
- 4-5. Forældrene

Ammærkning: 0 t. Sv.

Udtrådt af folkekirken 22. oktober – 1986
LA.f.N.J.nr. 51-758/1986 27. oktober – 1986 AAH.

Mogens bliver konfirmeret

Konfirmeret i Vor Frelser kirke, Esbjerg 30. marts 1952

Forældrene er da: Grosserer Axel Lindhardt Michelsen og Rigmor Michelsen, Torvegade 63.

Andet barn

Henrik Michelsen, født 3. marts 1947 på Vestjysk Fødeklíník – Bopæl: Torvegade 63. Forældre Købmand Axel Lindhardt Michelsen (24. februar 1904) og H. Rigmor Karlby (29. juli 1908), Døbt 27. april 1947 af Pastor Iversen i kirken.

Faddere

- 1-2. Forældrene
3. Fru Mathilde Karlby, Aarhus
- 4-5. Pensionist Mogens Michelsen og Hustru Anna, Aarhus

Anmærkning: 1 td Sv.

Udmeldt af folkekirken d. 6. december 1974.

Tredje barn

Jens Otto Michelsen, født 15. december 1948 på Vestjysk Fødeklíník – Bopæl: Torvegade 63. Forældrene Købmand Axel Lindhardt Michelsen, født 24. februar 1904 og Hustru Rigmor Karlby, født 29. juli 1908. Viet: Holme Kirke 6. november 1932. Døbt: 20. marts 1949 af Provst Kjærgaard i kirken.

Faddere

- 1 – 2. Direktør Holger Brandt og hustru Andrea, Spangsbjerggade 7, Esbjerg
- 3 – 4. Forældrene

Anmærkning: 2 t. Sv.

Foller. 20/12 – 1948 – 31/1 – 1949.

Udtrådt af folkekirken 18 – 1 – 1968.



Mogens fotograferet 1. maj 1949.

Dødsfald i familien

Datalog Jens Otto Michelsen døde den 25. februar 1990 i Århus efter nogen tids sygdom. Dødsårsagen var en meget slem lungebetændelse. Uofficielt havde Jens Otto fået HIV, idet han var homoseksuel og på dette tidspunkt var risikoen meget stor for at få HIV i kredsen af homoseksuelle. Hans mor vidste det godt, men det blev holdt hemmeligt for hans fader. Axel ville aldrig have forstået eller accepteret, at hans søn skulle være ”på det forkerte hold”, som det hed på det tidspunkt.

Da Jens Otto var meldt ud af folkekirken foregik bisættelsen fra kapellet på Nordre Kirkegård i Århus lørdag den 3. marts 1990. Uden hjælp fra en præst, det var hans storebror Mogens, der holdt en meget fin mindertale og sørgede for det praktiske. Der blev sunget 2 sange til bisættelsen det var først ”Sig nærmer tiden, da jeg må væk” og ”Nu er jord og himmel stille”.

Axels søskende

Axel fik en lillebroder Erik Lindhardt Michelsen den 13. januar 1906. Erik dør 21. februar 1907

Endnu en broder Erik Lindhardt Michelsen 18. januar 1907. Han blev døbt den 24. marts 1907.

Ingen yderligere søskende 1907 – 1916.

Rigmor bliver meget dement på sine gamle dage. Jeg besøgte hende, da hun var indlagt på et plejehjem i Esbjerg. Da jeg kom ind af døren, sagde hun, ”dig kender jeg, men hvor kender jeg dig fra?”.

Jeg fortalte hende, at jeg var Ingrids søn, så fortalte jeg lidt om Ingrid, men det var svært at føre en normal samtale med hende.



Her er Mogens og Henrik fotograferet sammen med Jens Otto ved hans dåb den 20. marts 1949.



Rigmor og Axel fotograferet 2. november 1968 ved Vibe-kes og mit bryllup i Hårby kirke.

6. Anders Christian Laurits Karlby (f. Pedersen)

Anders Christian Laurits Pedersen blev født den 20. marts 1876 i Århus Domsogn, han blev derefter døbt den 23. juli 1876 i Vor Frue Kirke i Århus. Hans moder var **Laura Jensine Jean** 28 år, Vesterbro og faderen var **Sergent Anders Pedersen**. Bopæl var Skolegade 7, Vesterbro. Anders Christian var den ældste i en flok på 8 børn.

Faddere

Moderen
Petra Andersen
Jomfru Annine Olsen
Lokomotivfører V. Hansen
Marketender J. Wind
Fyrbøder W. Fachmann
Fyrbøder A. Karlby



Christians opvækst

Han smider selv navnet Anders væk, ikke sådan at han får navneforandring, men han kalder sig selv Christian Karlby. Dette skyldes formentlig, at han gerne vil undgå en forveksling med sin fader, som også hed Anders.

Konfirmation

Christian bliver konfirmeret den 13. april 1890 i Tilst Kirke, Århus amt.

Lægsrullen

Anders Christian ca. 1900.

Anders Christian Laurits Pedersen bliver optaget i Lægdsrullen for 4. Udskrivningskreds den 1. november 1893 i Lægd nr. 293, Bogstav S, som Nr. 1. Underskrevet af J. P. Back, Lægdsformand.

Efter Christian har fået sin Præliminæreksamen¹⁾ den 1. august 1891, får han et midlertidigt job på kontoret på Fredens Mølles Fabrikker i Mundelstrup. Christians fader Anders Pedersen er på det tidspunkt ansat som regnskabsfører på fabrikken.

1) Præliminæreksamen, svar nærmest til nytidens studentereksamen. Se mere i afsnittet Bemærkninger.

Familielegenden

Historien går på, at Anders Christians fader, den gamle AP, har været med i krigen i 1848–50, her har han fået tilnavnet Karlby, og det hænger ved, da han kommer hjem. Det smitter af på sønnerne, således at de bliver kaldt Karlby efter deres fader. Den 10. marts 1902 får Anders Kristian derfor en kongelig bevilling til, at ham og hans familie er de eneste, der kan bære efternavnet Karlby. Se bevillingen som bilag til denne historie.

FREDENS MØLLES FABRIKER

ved MUNDELSTRUP.

Telegram-Adresse: ”Fabrikken”.

Anders Christian Lauritz Pedersen, der efter at være demitteret fra Hinnerup Realskole i Juli Maaned d. A. (dette år) med Præliminærexamin, kom her på Contoret (Kontoret) d. 1. August til midlertidig Assistance, har udført det ham betroede Arbejde til min fulde Tilfredshed, hvorfor jeg, at dømme efter hans fire Maaneders Beskæftigelse her, maa anse ham særlig skikket (i stand) til at fortsætte ad den Levevej han her er begyndt paa og som han efter min Overbevisning har lyst til.

Mundelstrup d: 1 December 1891.

A Clemmensen

Forretningsfører

for Fredens Møllers Fabrikker

af Mundelstrup

Fredens Møllers Fabrikker var en Gødningsfabrik, hvor man fremstillede kunstgødning.



Lærertid

Den 1. december 1891 kommer han i lærer, som Kommis, hos Faber og Allerup i Odense. Han bliver udlært den 1. december 1894 og fortsætter derefter i forretningen indtil 1. maj 1895.

Faber & Allerup

Odense, den 1/5 1895

Chr. Fabers Efterfølger.

Telegramadr: Purella

Telefon Nr. 92.

Hr. Chr. Petersen har været i vor Forretning, som Lærling fra 1ste Decbr. 1891, til 1ste Decbr. 1894, og derefter til Dato, som Commis, har under sit Ophold her, deltaget saavel i Kontor, som i Lagerarbeidet, og han har altid med god Villie, støttet af gode Evner udfyldt den Gjerning, der her har været ham betroet.

Hr. Chr. Petersen er en trofast ærlig også en noget bunden Natur, dog, han er godt interesseret i Gjerningen, og ejer absolut Betingelser i sig, til efterhaanden at nå frem til at blive et flinkt & dygtigt menneske, hvem vi kun ønske al Held & Lykke i Fremtiden.

Odense 1ste Maj 1895

Faber & Allerup

Næste gang jeg finder noget om Christian, er, da han den 1. november 1895 bliver ansat som Kommis hos Arthur Keck i Hamborg.



Odense 1ste Maj 1895
Faber & Allerup

Arthur Keck

HAMBURG, den 31 October 1900

Schäferkampsallée 58

Ersûgniss

Herrn Christian Petersen war in meinem Geschäft vom 1. November 1895 bis 15. März 1896 als Commis thätig und hat sich während dieser Zeit meine volle Zufriedenheit erworben. Derselbe ist gewissenhaft und zuverlässig, und kann denselben in jeder Weise meinen verehrten Herren Geschäfts-Kollegen empfehlen

Hamburg d. 31. 10. 1900

Oversættelse

Anbefaling

Hr. Christian Petersen var beskæftiget som kommis i min forretning fra 1. november 1895 til 15. marts 1896 og har i den tid opført sig til min fulde tilfredshed. Det samme gælder hans håndlag og pålidelighed og kan derfor på enhver måde anbefale ham til mine forretningskollegaer.

Hamburg d. 31. 10. 1900

Arthur Keck

Efter Arthur Keck bliver han ansat H. M. Gehrckens i Hamborg, som er et Dampskibsrederi og mæglerfirma, i det firma arbejder han på kontoret.

Ich bestätige dem Herrn Chr. Pedersen aus Aarhus auf dessen Wunsch gern, dass derselbe von Mitte März 1896 bis Ende August 1898 an meinem Kontor beschäftigt gewesen ist und seine Stellung nur in folge von Krankheit hat verlassen müssen.

Herr Pedersen hat sich mir als ein sehr ordentlicher u. zuverlässiger Arbeiter gezeigt, der seine Obliegenheiten stets mit Fleiß zu meiner größten Zufriedenheit erledigte. Ich habe den jungen Mann ungern scheiden sehen. Es folgen demselben meine besten Wünsche für die Zukunft.

Oversættelse

Efter ønske fra Hr. Chr. Pedersen fra Aarhus bekræfter jeg hermed, at han har været beskæftiget ved mit kontor fra midten af marts 1896 til slutningen af august 1898 og at han kun har forladt sig stilling her på grund af sygdom.



Hr. Pedersen har for mig vist sig som meget ordentlig og tilforladelig arbejder, der i sit hverv udviser stor flid og gør arbejdet færdigt til min største tilfredshed. Jeg er meget ked af at skulle skilles fra den unge mand. Som følge deraf kan jeg kun ønske ham det bedste for hans fremtid.

Ifølge ovenstående anbefaling bliver han tilsyneladende syg og rejser derfor formodentlig tilbage til Danmark.

Efter hjemkomsten til Danmark kommer Christian til at arbejde hos Fridlev Køster, Planteskolerne Sølyst og Fuglsang, Brabrand. Herfra får han den 19. november 1900 følgende anbefaling.

Fridlev Køster anbefaling

Kontorist Christian Pedersen af Mundelstrup har opholdt sig her i min Planteskole for ved legemlig Arbejde at genvinde sine Kræfter efter en langvarig Sygdom, hvilket så temlig er lykkedes. Jeg kan samtidig medgive ham min bedste Anbefaling, som et flinkt og elskværdigt menneske, som udførte de ham tildelte Arbejder villig.

Jeg ønsker ham Lykke og Held i fremtidig Virken!

Fridlev Køster

Mere lægdsrulle

Han dukker op i Lægdsrullen igen 30. november 1900, her er han optaget i 5. Udskrivningskreds, Lægd 470, Bogstav Z og som Nr. 108, Lægdsformanden hedder da: Graff.

Hjemkommet

Efter hjemkomsten fra Tyskland rejser han til Frederikshavn, hvor han kommer til at arbejde for Firmaet Chr. Olsen.

Chr. Olsen giver ham følgende anbefaling:

Herr. Chr. Karlby af Aarhus har været hos mig fra 1 Decbr. 1900 til 1 Oktober 1906 som Commis og forlod mig da for at overtage en selvstændig forretning. Jeg kan kun give ham min bedste anbefaling baade for tiden og Pålidelighed og udførte alt Arbejde til min fulde Tilfredshed, og i øvrigt maa den lange Tid han var hos mig jo være den bedste Anbefaling.

Frederikshavn, den 26/3 1908

Chr. Olsen

Navneændring

Det er mens Anders Christian arbejder hos Christian Olsen i Frederikshavn, at han ansøger om eneret på navnet Karlby til hele familien og deres efterkommere.

Lægdsrullen igen

3. gang han er i Lægdsrullen er: 11. oktober 1906, i 4. Udskrivningskreds, Lægd 230, Bogstav D, Nr. 752, nu hedder Lægdsformanden: B. S. Rasmussen.

31. december 1914 står der kort i Lægdsrullen "Afsked".

Første barn

Christian får meget tidligt, hvad man betegner som ”høj pande”, det generer ham meget, så han anskaffer sig en tupé, som han næsten altid bærer, ikke mindst når han bliver fotograferet.

I 1907 eller måske før træffer han en køn pige i Aarhus ved navn **Mathilde** Pedersen, han bliver betaget af hende og de ender da også i „køjen“ sammen, således at Mathilde nedkommer med en datter den 29. juli 1908. Datteren får navnet **Rigmor Karlby** og bliver døbt den 16. august 1908 i Sankt Pauls kirke. Da Rigmor bliver født bor familien på vejen Spanien 53.

Om dåben den 16 august 1908 står der, at moderen er **Ugift Mathilde Birgitte Pedersen**, udlagt fader **Cigarhandler Anders Christian Karlby**.

Faddere

Fyrbøder V. Fachmann og
Hustru,
Arbejdsmand C. Nielsen og
Hustru.

I bemærkningen står ”Forældrene ægteviede i Aarhus Domkirke 8. november 1908.

Bryllup

Mathilde og Anders Christian bliver således først gift den 8. november 1908 i Aarhus Domkirke.

Mathilde blev født den 30. august 1881 i Vor Frue sogn i Aarhus, hun blev hjemmedøbt, og fremstillet i kirken den 11. november 1881.

I kirkebogen står følgende om brylluppet

Ungkarl Anders Christian Laurits Karlby, f. Domsognet 20. marts 1876. Søn af Sergent Anders Pedersen og Hustru Laura Jensine Jean.

Pige Mathilde Birgitte Pedersen, f. i Aarhus 30. april 1881. Datter af Naadler Peder Pedersen og Hustru Maren Petrea Petersen.

Forlovere var: Forretningsfører A. P. Karlby, H. Brogesgd. 35, Lejetjener P. Pedersen, Klostergade 40.

Naar blev tillysning bestilt? 23. oktober. Naar fandt tillysning sted? 25. oktober, 1. november, 8. november 1908.

Vielsen fandt sted: 8. november 1908. Vielsen blev foretaget af Stitsprovst Lindhard i kirken.

Andet barn

Det næste barn følger så den 27. juli 1909, det er en pige, som får navnet **Ingrid Karlby** ved en hjemmedåb af Pastor Munck, den dag hun bliver født. Hun bliver derefter fremstillet i Aarhus Domkirke den 12. december 1909 for Stiftprovst Lindhard. Da Ingrid bliver født bor familien i Mejlgade 57, Aarhus.

Faddere

Bagermester N. A. Pedersen,
Bogholder V. Karlby Cens.
Frk. Elisabeth Pedersen,
Forældrene.

På adresse Mejlgade 57 driver Christian også købmandsforretning ifølge Aarhus vejviser fra 1914. Mejlgade 57 kan meget vel være den samme adresse som Tværgade 11. Adressen er det diamentralt modsatte hjørne af Mejlgade og Nørreport²⁾, hvor Mathilde boede efter Christians død.

Om det er præcist i året 1906, Christian overtager forretningen på hjørnet af Tværgade og Mejlgade vides ikke, men han køber senere ejendommen på det modsatte hjørne med adressen Nørreport 8. På adressen bliver der efter hans død en kiosk, som bliver lejet ud, mens Mathilde bebor lejligheden bag forretningen.

I vejviseren fra 1914 står Chr. Karlby med en Kolonialforretning på adressen: Mejlgade 57.

Kolonihaven

Den 22. juni 1916 køber Christian en kolonihave af Snedker Morten Larsen, vurderingsprisen af kolonihaven er 600 kr., men Christian betaler 1.000 kr. for grunden og det derpå stående Lysthus. Det er, hvad man på det tidspunkt kalder, en "Haveparcel" i "Skovfaldet" matr. nr. 87^a af Aarhus Købstads Markjorde af Hartkorn 1 Album, Areal 1.000 kv. Alen (399 m²). Christian udbetaler 400 kr. kontant

og det aftales, at Morten Larsen får en 1. prioritet på den tinglyst gæld i ejendommen på restsummen 600 kr. Gælden skal afdraget med 50 kr. hvert halve år og forrentes med 4 % p.a.

Hans ældste barnebarn, Mogens, (Rigmors ældste søn) fortæller: At Christian var en meget berejst "herre", han kendte mange mennesker bl.a. i Kina.

Disse kontakter har han formentlig fået, mens han arbejdede for Dampskibsrederiet og Mægler-firmaet H. M. Gehrckens i Hamborg.

Anders Christian dør pludselig

Den 16. december 1931 får Christian det dårligt, han meddeler familien, at han har det skidt og at han lige går hen på kommunes hospitalet for at bliver undersøgt. Men han kommer aldrig hjem igen, kort efter ankomsten til hospitalet dør han. På det tidspunkt bor familien i Tværgade 11. Han bliver kun 55 år gammel.

I 1931 er følgende nævnt i vejviseren for som beboere af ejendommen:



Mathilde og Christian med deres to piger Rigmor og Ingrid.

- s. Urmager V. H. Thomsen
Mejlgades Kiosk ved F. Jensen
1 *Kolonialhandler C. Karlby (* for-
an et navn betyder, at den pågælden-
de er ejer af ejendommen.)
2 Bogbinderm. E. A. Anthonson
3. Arbmd. J. Jensen

Christian bliver begravet på Vestre kirke-
gård den 21. december 1931.

I boet efter hans fader Anders Pedersen
Karlby (eller A.P. Karlby, som hans bar-
nebarn, Ingrid, kaldte ham) finder man
en beretning om, at Christian har mod-
taget 15.000 kr. i arveforskud, på hvilket
tidspunkt han har fået dette beløb vides
ikke præcist, men det kan formodes, at
han har fået pengene til hjælp ved køb
af købmandsforretningen i Tværgade 11,
som havde Matr. nr. 903 – Mejlgade 66.
Ejendommen som efter 1939 får adressen
Nørreport 8. Før gaden kom til at hedde
Tværgade, hed den også Havgyde.

Mere familielegende

Legenden fortæller følgende: I hans for-
retning var der et skilt, hvorpå der stod,
at al tale om radioer og lignende moderne
isenkram er forbudt, men da kong Christi-

an så holdt en nytårstale i radioen, kom skiltet ned og Christian købte selv en radio. Denne historie kan
ikke være sand, idet Kong Christians den X første nytårstale blev transmitteret den 31. december 1941
og da havde Christian været død i 10 år. Historien kunne måske være om hans fader A.P. Karlby, idet han
først dør den 7. maj 1942.

Aarhus vejviseren

- I 1928 bor følgende på adressen Tværgade 11:
s. Urmager V. H. Thomsen
1 * Kolonialhandler C. Karlby
2 Sygeplejerske T. Clausen
Magnetisør P. F. Borkfelt
3 Chauffør S. Westergaard
Naadlerske K. Sørensen

I modsætning til vejvisere i nyere tid, hvor hele familien på en adresse blev skrevet ind i vejviserne,
så blev der den gang kun skrevet navnet på den, der ejede eller havde lejet et hus eller en lejlighed, de
øvrige personer i husstanden blev ikke indført i vejviseren.



Christian og Mathilde foran lysthuset i kolonihaven.

Bryllup i familien

Den 6. november 1932 bliver den ældste datter gift, det sker i Holme kirke i Aarhus amt. i kirkebogen står følgende:

Ungkarl, Købmand, boende i Esbjerg, **Axel Lindhardt Michelsen**. Født paa Sønder Gjesing Mark, Gjesing Sogn, Randers Amt, 24. februar 1904, Søn af Gaardejer **Mogens Lindhardt Michelsen** og Hustru **Anna Elisabeth f. Sørensen** nu boende i Aarhus.

Pige, boende i Esbjerg, **Rigmor Karlby**, Født i Sct. Pauls Sogn, Aarhus 29. juni 1908. Datter af Anders Christian Laurits Karlby og Hustru Mathilde Birgitte f. Pedersen i Aarhus.

Lysning foretaget i Vor Frelzers Kirke, Esbjerg, 16. oktober 1932. Lysningsattest fra Vor Frelser Sogn i Esbjerg af 30. oktober.

Vielsen foretaget: 6. november 1932, Holme. Vielsen udført af Sognepræsten i Holme Kirke.

Vidner: Brudgommens Fader og Brudens Moder.

Den 9. maj 1937 bliver den yngste datter Ingrid gift i Aarhus domkirke. I kirkebogen står følgende:

Ungkarl, **Købmand Villiam Jensen**, født 20. november 1906 i Hesselager Sogn af Snedker Jørgen Peder Jensen og Hustru Hedvig Antonie Hein f. Hansen. Odense, Læssøegade 146.

Pige, **Stenograf Ingrid Karlby** født 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn af – Købmand Anders Christian Laurits Karlby og Mathilde Birgitte Pedersen, Mejlgade x6. Se anm. rubr. Odense, Munkebjergvej 66.

Når og hvor fandt Lysningen Sted og hvilken Myndighed har foretaget den?

11. april 1937 i Odense, Vor Frue Kirke.

Naar blev Attest til Brudefolkene om, at behørig Lysning har fundet Sted m.v., udfærdiget?

27. april 1937.

Om Vielsen er foretaget i Kirken (dennes Navn maa da anføres) eller andetsteds.



Det sidste billede jeg kender af Christian inden han dør.

Navnebevis

Teksten i nedenstående dokument er følgende

Vi Christian den Niende, af Guds Naade konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenburg,

Gøre vitterligt: At Vi, efter derom allerunderdanigst gjort Ansøgning og Begæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at

- 1) Handelskommis **Anders Christian Laurits Pedersen** af Vor Købstad Frederikshavn udi Vort Land Nørrejylland, som er født den 20' Marts 1876 i Vor Købstad Aarhus udi fornævnte Vort Land og døbt i Frue Kirke sammesteds den 23' Juli s.A.,
- 2) Maskinkonstruktør **Georg Pedersen** af fornævnte Vor Købstad Aarhus, som er født den 19' Juni 1880 paa Tilst Mark under Aarhus Amt udi Vort Land Nørrejylland og hjemmedøbt den 15' August s.A.,
- 3) Kontorist **Valdemar Axel Pedersen** af Vor Købstad Aarhus, som er født den 22' Marts 1883 i Faarup Sogn under Aarhus Amt udi Vort Land Nørrejylland og hjemmedøbt den 29' s.M. samt fremstillet til Daabens Publekation i Faarup Kirke den 15' Juli s.A.,
- 4) Handelslærling **Frederik Pedersen** af Mundelstrup under Aarhus Amt udi Vort Land Nørrejylland,
- 5) Handelslærling **Alexander Pedersen** af Vor Købstad Aarhus, og
- 6) **Thyra Andrea Augusta Pedersen** af fornævnte Mundelstrup, hvilke 3 sidstnævnte alle ere fødte i Faarup Sogn henholdsvis den 10' Marts 1885, den 28' April 1886 og den 15' Juli 1889 og døbte i Kirken sammesteds henholdsvis den 14' Juni 1885, den 20' Juni 1886 og den 25' August 1889, maa for Fremtiden føre Familienavnet Karlby, saa at deres fulde Navne herefter blive henholdsvis:

Anders Christian Laurits Karlby, Georg Karlby, Valdemar Axel Karlby, Frederik Karlby, Alexander Karlby og Thyra Andrea Augusta Karlby.

I øvrigt er det en Selvfølge, at denne Navneforandring bliver uden nogen som helst Følge for de Paagældendes Retsforhold til Trediemand, saa at de hverken skulle tabe de af dem forhen under deres tidligere Navn erhvervede Rettigheder, eller fritages for de Forpligtelser, som de hidtil under dette Navn maatte have paadraget sig. Det fornødne om den skete Navneforandring bliver at tilføre vedkommende Ministerialbøger.

Forbydende Alle og enhver imod det, som foreskrevet staaer, Hinder at gøre.

Givet i Vor kongelig Residensstad kjøbenhavn,

Den 10' Marts 1902.

Under Vort kongelige Segl.

Efter Hans kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.

Bevilling for Maskinkonstruktør G. Pedersen af Aarhus og hans Søskende til at føre Familienavnet Karlby,

Gebyr 33Kr 66 Øre.

Navneforandringen for Anders Chr. Laurits er noteret i Aarhus Domkirkes Ministerialbog

Aarhus, d. 1. April 1902

C. Madsen

Alterdegn

705.

f. 57016



Det bevidnes herved i Overensstemmelse med Aarhus
Domkirkes Ministerialbog, at

Anders Christian Laurits Pedersen,

Søn af Sigerent Anders Pedersen og Hustru Laura Josefine
Jean, er født i Aarhus Domsegne d. 20. Marts 1876 (tyvende
Marts syvtyve) og døbt i Frue Kirke d. 23. Juli s. A.



Aarhus, d. 10. Decbr. 1899.

C. Madsen
Alterdegn ved Domkirken

A. Christian Laurits Pedersen er konfirmeret i Fødsel Kirken

d. 13. Sct. Hans d. April 1890 (mits.), hvilket herved i Overensstemmelse

Aarh. B. J. Nr. 32 1892

med Fødsel Ministerialbog bevidnes

1901. Nr. 5-72

1902 a 16-100
Fødsel 18/19

Fødselregisteret
Sogneprotok.

**Vi Christian den Niende,
af Guds Naade Konge til Danmark, de
Venders og Gothers, Hertug til Slesvig,
Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg
og Oldenburg,**

Gore vitterligt: At Vi, efter derom allerunderdanigst gjort Ansøgning og Bøegering, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge

1) Handelskommis Anders Christian Laurits Pedersen af Mr. Kjøbstad Frederiksborg inde Mr. Land Skovsjylland, som er født den 20. Marts 1876, i Mr. Kjøbstad Aarhus inde formante Mr. Land og d. l. i sine Hætte sammesteds den 29. Juli s. A.

2) Handelskommis Georg Pedersen af formante Mr. Kjøbstad Aarhus, som er født den 19. Juni 1880 paa Født. Mark under Aarhus inde Mr. Land Skovsjylland og Hjemstedet den 15. August s. A.

3) Høvedet Naldemar Axel Pedersen af Mr. Kjøbstad Aarhus, som er født den 24. Marts 1883 i Faarup Sogn under Aarhus inde Mr. Land Skovsjylland og Hjemstedet den 29. s. A. samt paa Født. l. l. under Kjøbstad Aarhus i Faarup Hætte den 15. Juli s. A.

4) Handelskommis Frederik Pedersen af Almindelkoop under Aarhus inde Mr. Land Skovsjylland.

5) Handelskommis Alexander Pedersen af Mr. Kjøbstad Aarhus og sinne hustru Auguste Pedersen af formante Almindelkoop,

hvorke 3 sidestaaende alle er fødte i Faarup Sogn herholdt. vis den 10. Marts 1885, den 28. April 1886 og den 15. Juli 1889 og d. l. i Hætte sammesteds herholdt vis den 14. Juni 1885, den 20. Juni 1886 og den 25. August 1889,

maa for Fremtiden sine Familienmed Karlby, saa at deres fulde Navne herefter blive herholdt vis: Anders Christian Laurits Karlby, Georg Karlby, Naldemar Axel Karlby, Frederik Karlby, Alexander Karlby og Thyra Augusta Auguste Karlby.

Svb. amt. l. nr. 1867-310-148

Vib. Prov. Ark. Journ. 1902 No. 309

Aarh. Byfk. L⁸ 107

Dovrigt er det en Selvfølge, at denne Navneforandring bliver uden nogenjombhelst Følge for de Paagældendes Rettsforhold til Trediemand, saa at de hverken ~~skulle~~ tabe de ~~af dem~~ forhen under ~~deres~~ tidligere Navn erhvervede Rettigheder, eller fritages for de Forpligtelser, som ~~de~~ hidtil under dette Navn maatte have paadraget sig. Det fornødne om den stete Navneforandring bliver at tilføre vedkommende Ministerialb~~og~~.

Forbydende Alle og Enhver imod det, som forekredet staar, Hinder at gøre.

Givet i Vor Kongelige Residensstad Kjøbenhavn,

den 10^{de} Marts 1802.

Under Vort Kongelige Segl.



Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.

Mün

Mün

Bevilling for Marktkonduktor G. Petersen af Aarhus
og hans Forhænde til at give Familienarsenal Karlby
Guldg. 33 M. 66 Gr.



ERIK KJELLUND
LANDSRETSSAGFØRER
FREDERIKSGADE 78 A. AARHUS
TELF. 20455

L. N. 582 8/3 1917.

S K Ø D E .

Undertegnede Murer S. M. Timmermann af Aarhus erkender herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved endelig skøder og overdrager til Kolonialhandler Chr. Karby af Aarhus den mig ifl. Udlægsskøde, tinglæst 17^e Juli 1913, tilhørende Ejendom Matr. Nr. 903 af Aarhus Bygrunde, Mejlgade Nr. 66, Tværgade Nr. 11, af H. K. $\frac{1}{2}$ Alb., med de samme Rettigheder, Eyrder og Forpligtelser, hvormed samme har tilhørt mig, i hvilken Henseende bemærkes, at Skøde, læst 5/8 1819 indeholder Bestemmelse om Forholdet til Naboen, at Skøde, læst 7/9 1843 indeholder Bestemmelse om Fællesbrønd, at der d. 18/3 1875 er tinglæst Deklaration angaaende Fælles Gavl med Matr. Nr. 905, at der d. 3/9 1891 er læst Deklaration angaaende Skelregulering med Matr. Nr. 902 a samt om Renholdelse af Gade m. v. og Renunciation paa Fællesbrønd, at der d. 21/9 1893 er læst Deklaration angaaende Skelregulering og Gavl med Matr. Nr. 902 a og 904, samt at der d. 28/9 1893 er læst Deklaration angaaende Grundens Benyttelse.

Overdragelsen omfatter Ejendommen med Grund og Bygninger, disse mur-, søm- og nagelfaste Appertinentier og Tilbehør, hvorunder Kakkellovne, Komfurer, Grukedel, Ledninger af enhver Art, samt alt øvrige sædvanemæssige Tilhørende.

For Overdragelsen er fastsat følgende Vilkaar:

§ 1.

Ejendommen overtages af Køberen Dags Dato og henligger fra Dato for hans Regning og Risiko i enhver Henseende, saaledes at han i Tilfælde af Ildskaar oppebærer Assurancesummen til anordningsmæssig Anvendelse.

§ 2.

Sælgeren betaler alle Skatter og Afgifter af Ejendommen af enhver Art, som vedrører Tiden indtil 1^e April d. A., medens Køberen

J.H. 9105 J.H. 12932 89739

udreder samme for April Kvartal og fremefter.

§ 3.

Køberen er gjort bekendt med de om Ejendommen oprettede Lejemaal og respekterer disse efter deres lovlige Indhold. Køberen opbeholder Lejen af 1' Sal, Kvisten og den til Købmand Jørgensen udlejede Kolonialbutik i Stuen fra og med 15' Marts d. A., og af 2' Sal fra og med April Flyttedag d. A. Der er indrømmet Ejeren Befuldægtigede i Ejendommen Murer Schulz Ret til at beholde den af ham nu beboede Manzardlejlighed til Oktober Flyttedag d. A., saafremt der mellem ham og Køberen inden April Flyttedag opnaaes Enighed om Lejen fra denne Dag, til hvilken dette Schulz's Lejemaal er vederlagsfrit. Af den af nævnte Schulz nu til Mølkensalg benyttede Butik i Ejendommen svarer Schulz til Køberen Leje fra Dato indtil April Flyttedag d. A. Kr. 13,00, og ophører dette sidste Lejemaal nævnte Dato uden Opsigelse, saafremt der ikke forinden er opnaaet Enighed mellem Schulz og Køberen om dets Fortsættelse.

§ 4.

Købesummen er fastsat til 27.500 Kr., skriver Syv og Tyve Tusinde Fem Hundrede Kroner, der er afgjort ved, at Køberen

- a) Har overtaget for egen Regning og paa egen Bekostning til Indfrielse og Forrentning fra 11' Marts d. A. at regne den i Ejendommen indestaaende 1' Prioritet til "Rudolf Wulff's og Ida Marie Wulff's Familielegat".....Kr. 15.000,00 til over 4 % p. a.
- b) Har overtaget ligeledes paa egen Bekostning 2' Prioritet til Enkfru Boline Rasmussen, til Rest..... " 7.400,00 til over 4 % p. a. og Afdrag, idet Retsanmærkning frafaldes om, at Prioriteten henstaar udslettet for det oprindelige Beløb Kr. 8000,00. Køberen forrenter og afdrager denne Prioritet fra 17' Marts d. A. at regne paa de til enhver Tid for samme af Aarhus Biskube som nuværende Indehaver af Obligationen fastsatte Vilkaar.
- c) Dags Dato har betalt Sælgeren kontant..... " 5.100,00 hvorfor hans Underskrift paa nuværende Skøde tjener som Kwittering.

Kr. 27. 500,00

§ 5.

Samtlige de med Handelen forbundne Omkostninger deles lige mellem Parterne, idet Sælgeren dog alene betaler de med Aflæsning af ikke overtagne Prioritetsforhæftelser forbundne Omkostninger.

-----:-----

Og da nu Køberen har opfyldt og lovet at opfylde Handelen som foran stipuleret, saa skøder og endelig overdrager jeg M. S. Timmermann herved til Chr. Karlby den forbemeldte Ejendom Matr. Nr. 903 af Aarhus Bygrunde, idet jeg indestaar for Vannjemmel efter Loven.

Aarhus, d. 1' Marts 1917.

Som Køber:

Som Sælger:

Chr. Karlby

M. S. Timmermann

Enig i foranstaaende 1 § 3 indeholdte Bestemmelser:

The Schulz

Ejendommen er med sidste Værdiberegning til Ejendomslyst sat til en Værdi af 28.000 Kr.

Shall be restors etc.

Aarhus Højskolekole, den 2. Marts 1917.

J. M. Timmermann

28. anno 1.

Gebyr:

Læselag

114. 112.00

Protokoll. 1.00

Køst 1.00

114. do

- 1.00

115.00

Løst i Aarhus Byting d. 8 - MAR 1917

Tilført Pr. 52⁴ Fol. & Reg. 5 Fol. 123.

Økinhise
est.

Jed. Thomsen
Økinhise

FREDENS MOLLES FABRIKER

VED MUNDELSTRUP.

TELEGRAM-ADRESSE: „Fabriken“.

Anders Christian Lauritz Pedersen, der efter
at være dertilkommet fra Himmelfjeldskolen i
juli Maaned d. d. med Preliminareksamen,
kom her fra Provins d. 1. August til midlertidig
Assistance, har udført det ham belovede Arbejde
til min fædres Tilfredshed, hvorfor jeg, at samme
eller heri fire Maanedes Beskjæftigelse her, som
med ham var velg stillet til at fastsætte at den
hervej her er en begyndelse på og som her efter
min Probenisering har Lyk til.

Mundelskup d: 1 December 1891.

A. Christensen

Færdingsfører
for Fredens Molles Fabrikker
af Mundelstrup.



61



Aarhus Amtstue.



L. Nr. 938 29/6 1916.

Skøde.

Pf.

Underskrevne Snekker Morten Larsen af
 Skovhus sælger skøder og endelig overdrager
 herved til Hr. Kjöbmand Christian Karlbj
 ligeledes af Skovhus, den nuig afl. Skøde, læst
 den 9 Juli 1914, tilhørende Høveparcel i "Skov-
 faldet", Matr. N^o 87^a af Skovhus Kjöbstads Mark-
 jorder af Hartkorn 1 Albuur, Areal 1000^o Alen,
 samt den med Parcelleu følgende fællestred
 ejendomsnet til udlagte Sportspladser (Matr.
 N^o 87^y og 87^{ag}) og Vejareal (Matr. N^o 87^{bm}) paa
 det oprindelige Matr. N^o 87. Bemeldte Høve-
 parcel skal herefter tilhøre Hr. Kjöbmand
 Karlbj med de samme Rettigheder, Pny-
 der og Forpligtelser, hvormed jeg selv har ejet
 den, idet bemærkes, at en tidligere Ejers
 Auktions-skøde af 19. Aug. læst 22. Decbr. 1859
 har Anmærkning om manglende tinglæst
 Adkomst, hvormed Retssammærkning fra-
 faldes.

Kjöbesummen er 1000 Kr. — Et Tve-
 siende Kroner — og er berigtiget saaledes:

- 1) Kontant har jeg, Larsen, erholdt udbetalt 400 Kr.
- 2) For Restkjöbesummen 600 Kr.

har Køberen D. D. udstedt en Tauteobligation
med 1 Prioritet i den solgte Parcel; den forrentes
fra 11 d. M. med 4% p. a. og afdrages med 50 R.
i hver halvårlig Termin.

Parcelen er tiltraadt af Køberen, der beta-
ler alle fremsidig forfaldende Skatter og Afgifter,
og som med Hensyn til Hegen mod Naboen
er de almindelige Regler underkastet.

Omkostningerne ved denne Handelen
Skødet's Expedition, Stempeling og Tinglæsning
deles. Omkostningerne ved Udstedelse af Obliga-
tionen bæres alle af mig Chr. Karlf.

Til Beskrivelse medunderskrives dette
Skøde tillige af Køberen.

Forinden Underskriften bemærkes,
at det paa Rodden varende Hysthus selvføl-
gelig medfølger i Handelen.

Aarhus d. 22. Juni 1916

Som Køber:
Christian Karlf.

Som Salger:
Morten Larsen

Ejendommen er ved sidste Vurdering til Ejen-
domsskyld ansat til en Værdi af 600 R.

Skatter restere ikke.

Aarhus Kammerkontor, den 23. Juni 1916.

Jens Jørgensen

6 no. 1.

Læst i Aarhus Byting d. 29 JUN 1916
 Tilfort Pr. 51 Fol. 184 & Reg. n. 2 Fol. 87.

11/14. 250
 Protokoll 1 00
 Kops 1 00
 4.50

Den fædres bedjendemannet til p. Høng.
 Apotekplads og Njarsaal er skribet
 garantist af andre Axelbo-
 here f. s. v. deres Andekayser.

Gode

Telefon Nr. 100.
 Statistelefon Nr. 24.

Chr. Olsen.

Frederikshavn, den 190

Fra Hr. Chr. Nørby af Aarhus har varet hos mig fra
 1 Decr. 1900 til 1 Oktbr. 1906 som Commis. og forlod mig
 da for at overtage en selvstændig Færdsel. Jeg betror
 heri mig ham min bedste Sukkelydelighed, bade for Alderen
 og Pædelighed, og vil gerne at alle de til min fædres
 Sukkelydelighed og igjennem saa den taler. Ved ham var hos
 mig jo var den bedste Sukkelydelighed.

Frederikshavn, den 26/3/1908

Olsen

FRIDLEV KØSTER.
 Planteskolerne
 „Sølvet“ og „Fuglsang“
 Telefon.

Brabrand, d. 19/11 1900

Konkoniisk, Christian Pedersen af Ålbøl.
 Skrup har opholdt sig her i min Planteskole
 for ved ligesindelig at arbejde at give sine Skolinger
 efter en langvarig Sygdom, hvilket saa kom sig
 lykkeligt. Jeg kan samtidig medgive ham min bedste
 Sukkelydelighed, saer at flink og elskværdig Menneske,
 som vil gerne de ham til alle Skolinger vilig.

Jeg ønsker ham Lykke og Held i fremtidig Virksomhed!
 Snidles Hæder.

Faber & Allerup

Chr. Fabers Efterfølgere

Telegramadr: Purella.

Telefon Nr. 92.

Odense, den 1/5 1895

Herr. Chr. Petersen har været i vor Fintning, som Lærling fra 1^{ste} Decbr 1891, til 1^{ste} Decbr 1894, og derefter til Dato, som Commis, har under sit Ophold her, deltaget saavel i Kontor, samt i Lagerarbeidet, og han har altid med god Villie, støttet af gode Eoener udfyldt den Gjerning, der her har været ham betroet.

Herr. Chr. Petersen er en trofast og rigtig ogsaa en noget bunden Natur, dog, han er godt interesseret i Gjerningen, og ejer absolut Betingelser i sig, til efterhaanden at naaa frem, til at blive et flink og dygtigt Menneske, hvem vi kunns ønske al Held & Lykke i Fremtiden.

Odense 1^{ste} Maj 1895

Faber & Allerup





Hamburg.

190

H. M. Gehreckens,

Dampfschiffs-Rheder und Makler.

SPEDITION.



Jeg bekræfter den from Hr. Pedersen aus
Aarhus at det som Brevet gælder, at derselbe
saa Mellem Marts 1896 til Ende August 1899
at minnen Skibet bekræftigt gæstet er ind
sine Hænder og i Folge som Brevet
for at lade sig minde.

Hr. Pedersen for sig selv og sine andre
i. Zærelæstige og Brevet gælder, at sine
Obligationer med Gode og Gæstet til minne
gæstet gæstet gæstet gæstet.

Jeg saa den yngre Mand som gæstet
gæstet; at gæstet gæstet minne
Brevet for den gæstet.

Hamburg, im November 1900.

H. M. Gehreckens

Frederikshavn, den 190

Herr Chr. Hartly af Aarhus har vant hos mig fra
1 Decr 1900 til 1 Oktbr. 1906 som Commis og forlod mig
da for at overtage en selvstændig Færdselsvej. Jeg blev
kæn gæst hans mine bedste Sukkeralter, bade forstanden
og Plakidtilighed, og idøgte at skryde til mine bedste
Sukkestuk og igbrigt maa du lade sig hør om hos
sig p. var den bedste Sukkeralter.

Frederikshavn, den 26/3/1908

Chr. Olsen



afg. kgl. Brevling af 10/3 1902 alle Navn: Anders Christian Laurits
Karlby.

Indtegningsbevis

om Optagelse i Lægsrullen af

Fulde Navn: Anders Christian Laurits ~~Laurits~~ Karlby.

Fødselsaar og Fødselsdag: 1876 d. 20. Marts

Fødested: Aarhus Domusognet.

Faders eller Moders Navn og Livsstilling Lieutenant Anders Pedersen

Anmeldt $\frac{1}{11}$ 1893.

Naar og hvor optagen i Rullen.

Aar.	Raaned.	Dag.	Udskrivningskreds.	Lægd.	Bogstav.	Nr.	Lægsbestyrerens Underskrift.
1893	11	1	4	293	I	1	J. B. Bach Kjøbenhavn
1900	11	30	5	470	Z	108	J. B. Bach
1906	10	11	4	230	A	752	J. B. Bach
18							
18							
18							
18							
18							
18							
18							
18							

Ann. Dette Bevis bør omhyggeligt bevares og, da det stede skal være i den Børnepligtiges eget Bærg, maa det ikke afgives til nogen civil eller militair Ryndighed eller vedlægges noget Andragende. Det skal medbringes, naar den Børnepligtige fremstiller sig for Sessjonen eller møder hos Udskrivningschefen, Lægsforstanderen eller Lægsmanden. Afgaer den Børnepligtige ved Døden, forinden han er udstattet af Rullen, bedes dette Bevis afgivet til Lægsbestyreren (i Kjøbenhavn: Udskrivningschefen, i Kjøbstæderne: Lægsforstanderen, paa Landet: Lægsmanden) ledsaget af Attest om Dødsfaldet.

Bopælsforandring her i Aarhus
skal uopholdelig anmeldes paa Politistationen.

7. Mathilde Birgitte Pedersen

Mathilde Birgitte Pedersen blev født den 31. august 1881 i Vor Frue Sogn i Aarhus, hun var den ene af et tvillingepar, den anden var også en pige, som fik navnet **Cæcilie Elisabeth Pedersen**, de blev begge hjemmedøbt ved fødslen og fremstillet i kirken 11. november 1881. Faderen var **Nådler Peder Pedersen** og moderen var **Maren Petrea Petersen** (35 år), de boede på det tidspunkt Møllestien 47¹⁾, Aarhus.

Mathildes familie

Mathilde og Elisabeth²⁾ er de to yngste i en børneflokk på 8, de to ældste er drenge, det er **Niels Anton** på 10 år, **Julius** på 9 år, derpå to piger, det er **Johanne Henriette** på 7 år, **Cecilie Marie Bergitte** på 5 år, derpå **Charles** på 4 år og **Peter Emil** på 2 år, da tvillingerne bliver født.

Faddere ved pigernes dåb

For Mathilde

Mdm. Holdensen,
Jomfrue Kirstine Langeland,
Skomager J. Tørring,
Skrædder P. Pedersen,
Faderen.

For Cæcilie

Jomfru Nielsine Petersen,
Jomfru Emilie Holdensen,
Skomager J. Tørring,
Skrædder P. Pedersen,
Faderen.

Mathilde vokser op

Mathilde bliver konfirmeret 19. april 1896 i Vor Frue Sogn i Aarhus. Ved Mathildes konfirmation bor de Klostergade 40, Aarhus.



- 1) Møllestien er en lille gade parallel med Århus å og mellem Vestergade og åen. Der er i dag indkørsel til gaden fra Grønnegade. Nr. 47 ligger på sydsiden af gaden mellem Grønnegade og Blegdammen.
- 2) Cæcilie bruger kun navnet Elisabeth, da hun vokser op.

Mathildes første barn

Mathilde var lidt „løs på tråden“, og familien bliver præsenteret for en fætter, som hedder Svend Aage Pedersen³⁾.

Men i kirkebogen for Århus Domsogn den 30. september 1903 står der:

Svend Aage Pedersen – Ugift Mathilde Birgitte Pedersen og udlagt barnefader, Sæbesyder, værkfører Johannes Dam – Hjemmedøbt 15. Februar 1904 – Pastor Laursen

Faddere

Frk. Lisbeth Pedersen
Moderen
Lejetjener P. Pedersen
Snedker C. Pedersen
Bager N. Pedersen.

Indtil Mathildes død er Svend Aage således kendt, som fætter Svend Aage. Men efter Mathildes død afsløres det, at Svend Aage er hendes „uægte“ søn. Da Svend Aage bliver født er Mathildes adresse Klostergade 40, Aarhus.

I denne bog findes et særligt kapitel om **Svend Aage**.

Endelig bryllup

Den næste Mathilde møder, som vi har kendskab til er **Købmand Anders Christian Laurits Karlby**. Her kommer hun også galt af sted, som det hedder sig på de tider. Hun bliver nemlig gravid igen, denne gang får hun en datter, som får navnet **Rigmor**. Rigmor kommer til verden den 29. juli 1908. Men denne gang går det lidt bedre end med Johannes, idet Mathilde den 8. november 1908 bliver gift med **Christian** i Domkirken i Aarhus.

Den 27. juli 1909 får Mathilde og Christian deres andet barn, det bliver også en pige, som får navnet **Ingrid**.



Om Mathildes liv med Christian vides kun, hvad der står i Christians levnedbeskrivelse, samt hvad der står i det efterfølgende. Som handler om tiden efter Christians død.

Christian dør pludselig

Den 16. december 1931 bliver Christian dårlig og vil lige gå en tur på sy-

Stuen i Nørreport var Mathildes stolthed.

3) Se også Peder Pedersens levnedbeskrivelse. Peder er Mathildes fader, i hans levnedbeskrivelse er indskrevet nogle erindringer fået fra et barnebarn til Mathildes storebroder Julius Johan Carl Pedersen.

gehuset, det blev Mathildes sidste farvel til Christian. Efter Christians død bliver købmandsforretningen ombygget dels til beboelse og på hjørnet, bliver der en kiosk. Kiosken og beboelsen bliver fuldstændig adskilt, således at Mathilde kan bo i lejligheden. Ejendommen tilhører Mathilde, ud over lejerne på de forskellige etager, er der nogle værelser oppe på loftet, der benyttes som gæsteværelser, når Mathilde har familiebesøg.

I 1940 boede Mathilde alene i Nørreport 6 i henhold til folketællingen. Hun er noteret som værende kolonialhandler (købmand).

På 1. sal boede familien Mikkelsen, hvor faderen er fiskeskipper.

På 2. sal boede familien Sandemann, hvor faderen var lagerarbejder ved Fællesforeningen.

På 3. sal boede Martin Ferdinand Laursen alene, han var fisker, men levede af indvaliderente. Jeg tror det var ham, der fik en lille ekstraindtægt ved at være ”gårdmand” hos Mathilde.

På 3. boede endvidere familien Rasmussen, hvor faderen var arbejdsmand ved Korn- og foderstof Kompaniet.

Det var dog ikke kun gæster, der boede på loftet, på loftet var også et værelse, hvor gårdmanden boede. Gårdmanden var ham, der fejede gård og gade, desuden gjorde han rent på pissoiret⁴⁾ og holdt rent ved toiletspandene. Da natvognen, som tømte toiletspandene, holdt op at køre, blev der indrettet et toilet under hovedtrappen, det var til lejere og gårdmand.

Mathilde kommer i årene efter Christians død meget sammen med Tante Thyra Bergmann. Mathilde og Tante Thyra spiller bl.a. kort sammen. Tante Thyra er Christians yngste søster. Hun var gift med Købmand Henry Rasmus Petersen Bergmann indtil han pludselig dør den 23. februar 1945.

Mathilde bor i ejendommen Nørreport 6, indtil hun bliver så dårlig, at hun flytter på plejehjem. I den forbindelse sælger arvingerne ejendommen til kommunen, idet kommunen har planer om at udvide Nørreport. Nørreport bliver dog ikke udvidet til den side, det ender med, at det er den modsatte side af gaden, der rives ned. Men pengene, man får for ejendommen, er rigeligt til, at Mathilde kan komme på et privat plejehjem. Plejehjemmet er Bethania, Hjarnøgade 3, Aarhus C, som drives af Diakonissestiftelsen.

Mod slutningen bliver Mathilde meget dement, hun gemmer alting, for det kunne være rart at have, men det hun gemmer, glemmer hun også, at hun har. En gang Ingrid (datter) kommer på besøg, finder hun en gammel flødeskumskage i hendes klædeskab. Det bliver ikke den eneste gang, der bliver fundet masser



Mathilde med børnebørn, Preben og Henning, fra Svendborg, 1946.

4) Pissoiret var et lille skur i gården, hvor der var en rende, hvor mænd kunne tisse. Fra renden var der afløb direkte ned i jorden under gårdspladsen.

af gammel mad i hendes klædeskab og andre stedet, hvor hun lige har ment, at det var godt at gemme det.

Den 30. maj. 1969 dør Mathilde

Hun bliver begravet den 4. juni 1969 fra Sct. Marcus kirke på Vestre Kirkegård. Hun er Enke efter Købmand Anders Christian Laurits Karlby, som døde december 1931, sidste fælles bopæl, som det hedder, var Tværgade 11.

Hun blev begravet af Sognepræst Knudsen.

Boopgørelsen

Efter Mathildes død var der en boopgørelse, den udviste følgende:

Obligationer	42.727,50 kr.
Kontanter	2.738,86 kr.
Bankbøger	492,34 kr.
Indtægter fra boets ejendele	2.960,74 kr.
Klæder, smykker mv.	200,00 kr.
Andre formuegenstande	850,00 kr.
I alt værdier	49.969,44 kr.
Udgift til begravelse	5.810,82 kr.
I alt arvebeholdning	44.158,62 kr.
Datteren fru Ingrid Jensen, H. C. Ørstedesvej 11, 5700 Svendborg	22.079,31 kr.
Datteren fru Rigmor Michelsen, Torvegade 63, 3.sal 6700 Esbjerg	22.079,31 kr.

Boet blev opgjort af Landsretsagfører Erik Kjellund, Vestergade 11, Aarhus C Aarhus den 12. september 1969.



I anledning af Mathildes 80 års fødselsdag i 1961 bliver der fremstillet et "frimærke", som alle gæsterne får som erindringsgave fra dagen.



Der blev trykt et fint menukort på et stykke silkestof i anledning af Matildes 80 års fødselsdag. Fødselsdagen blev i øvrigt holdt i de lokaler, hvor hendes fader Peder Pedersen arbejdede som lejetjener, da han levede.

12. Anders Pedersen (Karlby)

Anders Pedersen blev født den 11. januar 1849 i Vor Frue Sogn, Aarhus, som søn af Ugift **Fruentimmer Mette Rasmussen**¹⁾ fra Haar, tjenende for Kbmd Lottrup. Som barnefader blev udlagt **Sappeur**²⁾ **Anders Pedersen Karleby** for tiden paa Als. Anders blev døbt i kirken den 25. marts 1849.

Faddere

Pigen Kirstine Jensen
Pigen Maria Jensen
Høker L. Meier
Tjenestekarl H. Juliane
Tjenestekarl S. Rasmussen

Anders var den ældste i en børneflokk på 4, en yngre broder Lorents, en yngre søster Caroline Kirstine og den yngste broder Søren.

Konfirmation

Anders bliver konfirmeret den 2. Søndag efter Påske i 1863 = 19. april 1863 i Vor Frue kirke i Aarhus. Kundskaber bedømmes til g og opførsel til mg. Han er vaccineret den 30. juni 1853 af Weiss. Han er søn af Bryggerkarl Anders Pedersen Karleby og Hustru Mette Rasmussen.

Militærtjenesten

Jeg finder Anders i Lægdsrullen for lægd 230 – 4. udskrivningskreds.

I stambogen for 14. Bataljon findes følgende optegnelser:

Han bliver udskrevet til militærtjeneste fra 4. Udskrivningskreds, Aarhus Købstad, lægd nr. 230 – P – 55. Udskrivningsåret er 1870. Han bliver udskrevet til 14. Bataljon og er der fra 25. april 1870 til 28. februar 1877. Der er lidt uoverenstemmelse i stambogen, idet der står, at han er Menig fra 25/4 – 70. Han udnævnes til Undercorporal 28. oktober 1870, derpå til Corporal 30. juli 1871 og endelig til Sergent 1. maj 1872.

Beskrivelsen af ham er: Højde: 63 tommer (165 cm), Blå øjne, Blondt hår og Middel af vækst.

I vedtegningerne står følgende:

”Gymnastikskole Comp. (Kompani) Lærer Afdl. (Afdeling) fra 13/–73 – 9/2–74.” og ”Gymnastikl. Afdlg. fra 10/2–74 – 9/6–75.” og ”Gennemgaaet et Cursus (Kursus) i den optiske Signaltjeneste i Octbr. (oktober) 1873 og 1874.”

I Fortegnelse over Tjenstgørende Gymnastiklærere i Hæren og Flåden 1858 – 1887, findes Anders Petersen på side 27. under 14. Bataillon, som Sergent.

I kolonnen ”Om straffet, naar.” står ”28/5–71 Løbe No. 84/1875 u og b”.

1) Ifølge FT 1850 er Mette 31 år gammel, da hun bliver mor til Anders.

2) Soldat, der er uddannet til og foretager sapering (jf. Minor, Pioner) sapering er at grave løbegrave.

Andre Vedtegninger er: ”Handelsbetjent.”, ”Gift 1875.”, ”Efter egen Begjæring hjemsendt d. 1/3 1877.”, ”Overført til 28de Bataljon.”, ”Ansættelse ved Mundelstrup Fabrik.”

Bryllup

Sergent ved 14. Bataljon. Aarhus^{a)}, Anders Pedersen bliver gift den 4. december 1875 med **Laura Jensine Jean** i Vor Frue Kirke i Aarhus.

Laura er datter af Skomagemester Julius Jean og hendes moder var Kiersten Marie Andersdatter fra Randers.

Børnene

Den 20. mar. 1876 får de deres første barn, en søn som får navnet **Anders Christian Laurits Pedersen**, forældrene er ifølge kirkebogen: Sergent Anders Pedersen og Hustru Laura Jensine Jean (28 år), Vesterbro.



Anders Petersen ca. 1899.

Faddere

Moderen
Petra Andersen,
Jomfru Annine Olsen,
Locomotivfører N. Hansen,
Marketænder J. Wind,
Fyrbøder W. Fachmann,
Fyrbøder A. Karlby³⁾.

På dette tidspunkt er Anders Pedersen (Karlby) ansat som fyrbøder hos Statsbanerne. Dette fremgår også af listen over faddere, idet der er en Lokomotivfører og endnu en Fyrbøder fra Statsbanerne, der er opført som fadder. Men hensyn til den sidste fadder har præsten muligvis skrevet fejl. Fyrbøderen hedder formentlig **Harald Vilhelm Fachmann**⁴⁾, dvs. Vilhelm med enkelt ”V”. Fachmann opgiver til folketællingerne, at han er født i København ca. 1847, de fleste af hans søskende er født i Trinitatis i København, men det har ikke været muligt at finde hverken hans fødsel, eller konfirmation i Trinitatis, ej heller i nabosognet Sct. Pauls.

3) Fyrbøder A. Karlby er farfar til Anders Christian Laurits.

4) En del af oplysningerne om familien Fachmann har jeg modtaget fra Hanne Vibeke Fachmann, Hillerød.

Det andet barn kommer den 3. september 1877, en datter, hun bliver døbt den 14. juli 1878 i Kirken og får navnet **Olga Rasmine Antoinette**, nu bor familien i True Mølle i Brabrand og Anders er nu blevet Regnskabsfører ved Gødningsfabrikken i Mundelstrup.

Faddere

Fyrbøder Fachmanns Hustru Dorthea af Aarh. (bar Barnet),
Formand Johansens Hustru og
Cæcilie og
Kontorist Anders Pedersen af Mundelstrup,
Maskinarbejder Johan Vind og
Fyrbøder A. Karlby af Aarhus.

Det tredje barn er en dreng, som kommer til verden 16. januar 1879 i True Mølle i Brabrand. Han bliver døbt den 20. juli i Kirken og får navnet **Holger Julius**.

Faddere

Fhv. Skibskapitajn nu Handelsrejsende
Chr. Veber og
hans Hustru Augusta Veber (bar Barnet) fra Brabrand,
Frøken Sofie Nielsen fra Aarhus og
Kontorist A. Andersen fra Mundelstrup.

Det fjerde barn kommer den 19. juni 1880, det er sønnen **Georg**, der kommer til verden, han bliver døbt i Tilst kirke den 24. oktober 1880, familien bor på Tilst Mark. Anders bliver nævnt som Contorist.

Faddere

Møller Rasmus Niensens Datter Karen Rasmussen Mundelstrup,
Fyrbøder A. P. Karlby, Aarhus,
Oversergent H. P. Lind, Aarhus.

Herefter flytter familien igen. Anders er tilsyneladende sikker på at stillingen på Gødningsfabrikken er så god, at han i 1881 køber en grund ved siden af Mundelstrup Kro og i 1886 bygger han et nyt hus på grunden til sig og sin familie.

Barn nummer fem kommer til verden den 22. marts 1883, det er en søn, han bliver hjemmedøbt af Pastor Knuhtsen den 29. marts og fremstillet i Faarup kirke den 15. juli, han får navnet **Valdemar Axel**, ved Valdemars fødsel står Anders som kontorist⁵⁾.

Faddere

Barnets Moder,
Factor Chr. Odense af Aarhus,
Ungk. Niels Rasmussen af Mundelstrup,
Barnets Fader.

5) I fagbladet Ingeniøren onsdag 21. juni 1905 offentliggøres det, at Valdemar Aksel Karlby af Århus har indsendt en ansøgning om patent på en Vandmåler.

Barn nummer seks bliver også en dreng, han får navnet **Frederik** og bliver født den 10. marts 1885 og døbt i kirken den 14. juni. Anders står også denne gang som Kontorist ved Fabrikken i Mundelstrup i Faarup Sogns kirkebog.

Faddere

Madam Caroline Strauch⁶⁾,
Frk. Maren Kock,
Slagter M. Strauch alle af Aarhus,
Contorist F. Kruse af Mundelstrup samt
Barnet Fader.

Barn nummer syv bliver også en dreng, har får navnet **Alexander** og bliver født den 28. april 1886 og døbt i Faarup kirke den 20. juni. Denne gang har Anders kaldt sig Fuldmægtig⁷⁾.

Faddere

Fru Kirstine Jensen,
Frk. Marie Kock,
Skomager Th. Møller Jensen,
Vinhandler Wilhelm Koefoed alle af Aarhus, samt
Contorist Frank Kruse af Mundelstrup.

I december 1886 bliver den næstældste søn **Holger Julius** syg, det viser sig at være hjernebetændelse og den 7. januar 1887 lige før hans 8 års fødselsdag, dør han af sygdommen.

Barn nummer otte. Nu går der lidt tid før Laura igen bliver gravid, men den 15. juli 1889 nedkommer hun igen, denne gang med en pige, hun bliver døbt i kirken den 25. august og får navnene: **Thyra Andrea Augusta**. Denne gang bliver Anders indskrevet i kirkebogen som Bogholder.

Faddere

Kjøbmand Bruuns Hustru Horsens,
Kaptain Webers Hustru Kjøbenhavn,
Kjøbmand Bruun Horsens og
Kaptain Weber Kjøbenhavn.

Mundelstrup Gødningsfabrik

Fabrikken blev oprettet i 1871. Lige fra begyndelsen var ledelsen lagt i hænderne på bogholdere, som fungerede som fabrikkens forretningsførere⁸⁾.

I 1877 bliver Anders ansat som bogholder på Gødningsfabrikken, den daværende leder i Mundelstrup var A. Clemmensen, der siden A/S Fredens Mølle blev stiftet i 1851 havde været bogholder i Hovedafdelingen på Amager.

I juli 1881 får Anders's ældste søn Anders Laurits Christian en Præliminærexamin på Hinnerup Realskole og den 1. august bliver han ansat som "midlertidig assistance" på kontoret i Mundelstrup, her er han

6) Caroline er Anders's næsten 7 år yngre søster, som blev gift med Slagter M. Strauch, som havde slagterforretning i Meilgade.

7) Omkring 1. januar 1914 dør en A. Karlby nok lidt før, se anmeldelse i Tidsskrift for Ingeniør og Bygningsvæsen.

8) En del af oplysningerne om fabrikken kommer fra: Allan Frandsens bog om Mundelstrup Gødningsfabrik.

beskæftiget i 4 måneder, inden han fortsætter sin uddannelse andet sted.

I 1893 dør Clemmensen, hvorefter Anders rykker ind i forretningsførerstolen. Anders fungerer herefter som forretningsfører frem til 1903, hvor han afløses af en teknisk uddannet leder.

Anders har dog siden 1895 haft assistance af to kemikere, sikkert et resultat af Clements ansættelse i A/S Fredens Mølle. Først Karl Chr. Budde og senere fra 1898 af kemiingeniør Carl A. J. Røgind. Denne var uddannet på Fredens Mølle på Amager og flyttede efter kort tid i Mundelstrup til Stettin, som laboratorieforsøger, og så vidt det kan ses, er Anders igen ene om den daglige drift.



Gødningfabrikken i Mundelstrup

I stedet for at bruge virksomhedens overskud til teknologiske nyanskaffelser blev overskuddet uddelt til aktionærerne.

Mundelstrupfabrikken stod frem til Clements ansættelse langt tilbage i teknisk henseende, omend man i Mundelstrup, i modsætning til Amagerfabrikken havde de fysiske muligheder for udvidelser. Anlæggene til fabrikation af glaubersalt var formentlig A/S Fredens Møllers forsøg på at brede produktionen ud på flere felter, end blot svovlsyre og gødning. Produktionen var udelukkende koncentreret om svovlsyre og superfosfat, i modsætning til Fredens Møllefabrikken på Amager, hvor der desuden produceredes linolie, rapsolie, foderkager og otte forskellige slags sæbe. Tidligere havde fabrikkerne på Amager desuden fremstillet cement, benkul, benfedt og vognsmeølse. Olie-, foderkage- og sæbeproduktionen var med til at bære A/S Fredens Mølle gennem de svære konkurrencevilkår i 1880'erne, hvor Mundelstrupfabrikken kom ud med et underskud på 6.000 kr. i 1886. Glaubersaltanlæggene kan ses som et krampagtigt

forsøg på at differentiere produktionen i Mundelstrup. Et forsøg der mislykkedes.



Et udsnit af arbejdere fra gødningfabrikken ca. 1900, Man brugte bl.a. børnearbejdere på fabrikken for at holde lønudgifterne nede.

Billedet af arbejderne fra fabrikken er ca. fra år 1900 og viser et udsnit af arbejderne fra gødningfabrikken, som er bosat i Mundelstrup, Kvottrup og Geding. På billedet er der også børn med, og som det fremgår af Allan Frandsens bog, var der også i en periode ansat børn på Gødning Fabrikken for at holde lønudgiften nede.

Fabrikkens skæbne var i realiteten be-seglet. Set i sammenhæng med Clements tekniske nyskabelser markerer opførelsen af de fem nye bygninger dog en overgang fra stilstand til fornyelse og vækst. Æn-

dringen indtraf, da Dansk Svovlsyre i 1902 fik tilskødet de godt tredive år gamle bygninger i Mundelstrup for en pris af 200.000 kr.

Havde Mundelstrup-fabrikken sovet Tornerosesøvn, mens Fredens Mølle ejede den, blev den brat vækket, da Dansk Svovlsyre rykkede ind i 1902. Allerede inden købet drøftedes situationen på et bestyrelsesmøde i Dansk Svovlsyre, hvor man gjorde det klart, at der krævedes store forbedringer og nyanskaffelser til et beløb på omkring 100.000 kr., hvis selskabet overtog fabrikken.

I 1902 bliver den tyske kemiingeniør Hartmann ansat, han får en løn på ca. 2.600 kr. hans opgave bliver at ombygge svovlsyresystemerne for ca. 4.800 kr. Formålet var ikke kun en forbedring i Mundelstrup. Efter et halvt års prøvetid skulle det afgøres, om forandringerne burde danne grundlag for yderligere ændringer i Mundelstrup og Kastrup. Bestyrelsen kastede sig imidlertid ikke umiddelbart ud i et stort nybygningseventyr. Dels skulle Hartmann kun ombygge det ene af syresystemerne, dels tog bestyrelsen forbehold overfor nogle forbedringer af gødningsproduktionen, som A. Clement, der nu var blevet direktør i Dansk Svovlsyre, foreslog. Clement fik dog meget hurtigt overbevist bestyrelsen om det fornuftige i sine planer, og allerede dagen efter accepterede bestyrelsen den efter dens eget udsagn minimale merpris på ca. 2.800 kr. for at forbedre gødningsproduktionen.

Hartmann gik i gang med arbejdet i sødalen mellem Mundelstrup og Tilst, og i december 1903 var fabrikken ombygget og udvidet i en sådan grad, at der nu krævedes en teknisk/kemisk uddannet direktør. Samtidig besluttedes at overflytte den hidtidige leder Anders Pedersen til andet arbejde, han bliver derpå administrerende direktør. Med den nye ansættelse af en teknisk uddannet direktør, svenskeren Dr. Viskander, ændredes ledelsen af fabrikken radikalt, og en ny epoke i fabrikkens historie tog sin begyndelse.

Ændringerne af det gamle fabriksanlæg foregik imidlertid ikke kun på det tekniske område indendøre på matr. nr. 5^m. Allerede fra overtagelsen i 1902 begyndte selskabet at opkøbe huse og grunde i området. Samme dag som tinglæsningen af hovedparcellen, blev der også tinglæst et skøde på forretningsfører Anders Pedersens hus ved Viborgvej samt nabogrunden, som Anders også ejede. Anders overtog nemlig i 1893 ikke blot Clemmensens job som forretningsfører, men også hans bolig på selve fabrikken og havde derfor ikke brug for sit hus ved Viborgvej. Af direkte betydning for produktionen erhvervede Dansk Svovlsyre i 1903 et par små parceller mellem nr. 5^m og Viborgvej for at udvide fabrikken denne vej. Nu synede fabrikken ikke kun i højden – også på grundplan.

Statsbanernes planer om dobbeltspor fra Århus til Randers var i 1905 den direkte årsag til nye opkøb af jord og huse. I forbindelse med det nye spor ville statsbanerne inddrage det spor, der hidtil havde løbet langs fabrikkens vestsider – langs varehuset og syrehuset. Dansk Svovlsyre havde brugt sporet til losse og ladespor og kunne forudse problemer, hvis det blev inddraget. Det besluttedes derfor at anlægge spor for 10.000 kr. ind på fabrikkens grund – øst om bygningerne. Da statsbanerne samtidig planlagde at flytte stationsbygningen over på den side af banen, hvor fabrikken lå, ville dens udvidelsesmuligheder være stækket. Bestyrelsen vedtog derfor at søge planerne forhindret ”med ethvert middel” og i første omgang at købe den jord, hvor stationen i givet fald skulle ligge. Hen mod årsskiftet 1905 blev der indgået en delig aftale om købet af matr. nr. 5^o, 5^p, 5^q og 5^z. De to første matrikler ejedes af den på egnen så kendte husmandsfører Mads Larsen, og Dansk Svovlsyre havde allerede i 1903 sikret sig forkøbsretten til disse grunde.

Skønt udvidelsesmulighederne ud mod baneterrænet nu var sikret havde Dansk Svovlsyre stadig behov for plads, og den kunne ikke længere findes på den vestlige side af kommuneskellet mellem Sabro – Fårup og Tilst – Kasted kommuner. I begyndelsen af 1906 købte Dansk Svovlsyre da en gård på omkring 27 tdr. land beliggende på bakken ved Viborgvej – Todderupgården, der havde jord helt ned til fabrikken fra øst. Hen på sommeren blev det besluttet at købe endnu en gård, der siden fabrikkens opførelse i 1871

havde været en af dens nærmeste naboer. Nu ejede Dansk Svovlsyre næsten hele området der afgrænses af jernbanen mod vest, mod nord af Geding sø og op over Todderupbakken mod øst. Og da de sidste småparceller ved jernbanen og omkring Geding sø blev erhvervet i 1907, var der ingen pladmæssige hindringer for fabrikkens udvidelser. Forhindringer for den daglige, vedvarende drift havde der ellers været nok af i 1904 og 1906, hvor to store brande satte fabrikken i stå i længere tid. Men den udbetalte forsikringssum kunne samtidig bruges til at opføre nye og mere tidssvarende anlæg.

Brande og udvidelser 1904–1907

Den 10. maj 1904 var en arbejdsmand gået ind i en af de mørke lagerbygninger, og for bedre at kunne se havde han revet en tændstik. Da han forlod lageret, brændte tændstikken stadig, og den fængede hurtigt i noget tovværk, der lå på jorden. Ti minutter senere stod fabrikken i flammer. De gamle, oprindelige bygninger, der husede syrefabrikken og møllen, stod ikke til at redde. Derimod klarede pakhuset, der var blevet opført året før, frisag, selv om brandmandskabets arbejde hindredes af de giftige dampe, der udvikledes fra svovlsyren. To dage efter var det stadig ikke muligt at komme ind i syrehuset på grund af dampene. Ti dage senere kom bestyrelsesmedlem i Dansk Svovlsyre, Dr. Güssefeld til Mundelstrup for at se nærmere på skaderne.

I Demokraten kunne man læse følgende:

I formiddags meldtes brand fra Mundelstrup. Det var ”Det danske Gødningskompani’s Fabrikker”, som brændte. Ilden havde taget fat med stor voldsomhed, og Aarhus Brandvæsen måtte tilkaldes.

I telefonen lød! Ja det vil koste 800 kr. sagde Kaptajn Springborg.

Lige meget, hvad det koster, kom blot så hurtigt som muligt. Så blev Brandvæsenet alarmeret. Springborg ringede til Forbrugsforeningen i Mundelstrup: ”Er det vand?” – hvad behager? – ”er der vand at få derude?” – brænder Fabrikken? – Tak! afringning.

Så telefonerede brandinspektøren til Statsbanerne og i betragtning af at jernbanestationen var truet, besluttede administrationen sig til at sende Extratog. I kort tid fik brandvæsenet en sprøjte forspændt og en mængde slanger læsset på en vogn, og så gik det i firspring til Banegården. Det varede forholdsvis længe inden Extratoget kom i orden. Der skulle hjælpevogn med, alle de forskellige Afdelingschefer, Telegrafmænd osv.

Kl. 11.15 kørte Sprøjten samt 8 brandsvende under ledelse af brandassistent Jensen med extratog mod Mundelstrup Station, hvor det ankom 12 minutter senere.

Mundelstrup station var også truet en overgang og man kan læse, at da toget var ankommet, tog man fat på at rydde stationen og bringe papirer og genstande i sikkerhed i en jernbanevogn på området, også Stationsforstanderens gamle møbler blev sat udenfor. Der var også problemer med vandet, idet slangerne var for korte, så vandet måtte transporteres i tønder og kar. Stationen blev reddet.

Giftige dampe. ”Fra brandstedet drev de giftige gasarter, der blev frigivet af ilden ud over området, så det var næsten umuligt at få vejret eller at opholde sig i nærheden”. At man gjorde det alligevel, kan man se af følgende pluk. En del officerer fra Aarhus var redet ud for at se branden, en af dem havde en hund med, ”og denne stak snuden ned i syren, men den fik snart snuden trukket til sig”

Man læser også om, hvordan folks sko bliver ædt væk under dem af syren.

Brandårsagen var en tændstik, der blev smidt uden at være slukket. Skaderne ved branden blev vurderet til 300.000 kr.

Erstatningerne blev opgjort til knap 125.000 kr., og Güssefeld tiltrådte ved samme lejlighed et forslag fra Clement, om at reparere og nybygge for godt 150.000 kr. Selskabet fik altså et godt tilskud til genopførelsen, der oven i købet kom til at indeholde de mest ”nymodens Maskiner”, som Dansk Svovlsyre selv betegner det. Et større problem var dog, at fabrikken skønnedes, at skulle ligge stille i omkring ni måneder på et tidspunkt, hvor danske landmænds gødningsforbrug var stærkt stigende med en voksende import til følge. Den nye syrefabrik og møllen opførtes på den gamle plads, og byggeriet var tilendebragt i december 1904.

I 1905 tog bestyrelsen i Dansk Svovlsyre beslutning om, at opføre endnu et syrehus og en fosfatmølle, og arbejdet begyndte i foråret og sommeren 1906. Men endnu før bygningerne var færdige, hærgede en ny brand fabrikken.

Lørdag eftermiddag den 11. august 1906 udbrød brand i syrehuset, da syremester Nielsen og arbejdsmand Julius Petersen var i gang med at lodde.

I løbet af kort tid stod fabrikken i lys lue, og igen brændte syrehuset. En række pakhuse og skure, en del af kontorbygningen samt den lille gård, Dansk Svovlsyre havde købt kort tid forinden, blev ligeledes ”flammernes bytte”, som aviserne skrev i deres referater fra brandstedet. Bemærkelsesværdigt er det, at den nye syrefabrik ikke berørtes af branden på trods af beliggenheden mellem det gamle nedbrændte syrehus og den ligeledes nedbrændte gård. Samtlige iagttagere undrede sig ligeledes, men forklarede besynderligheden med, at huset netop var blevet malet. Skaden blev opgjort til godt 400.000 kr., og i oktober traf bestyrelsen i Dansk Svovlsyre beslutning om opførelse af en syrefabrik ”på et dertil bedre egnet sted på Fabrikkens grund”. Prisen ansloges til 300.000 kr. og dertil kom opførelsen af nye pakhuse, skure m.m. for omkring 100.000 kr. Samtidig med at det nu færdige syrehus og ovnhuset blev indrettet med maskiner, begyndte opførelsen af den nye syrefabrik, der stod klar sidst på foråret 1907. Den lå næsten oppe ved Viborgvej, og fabrikken fyldte efterhånden hele området mellem vejen og Geding sø.

I resten af fabrikkens eksistens føjedes endnu en række bygninger og produktionsanlæg til. Der indrettedes bygninger til opbevaring og måske også produktion af akkumulatørsyre og koncentreret salpetersyre, og på den gamle, nedbrændte syrefabriks plads ved jernbanen, blev der lavet lagerplads til den færdige superfosfat. Administrationen rykkede i 1919 ud af den gamle kontorbygning midt i fabrikskomplekset og ind i en helt ny bygning ved Viborgvej.

Direktøren fik i 1907 selvstændig bolig et stykke øst for fabrikken, og ved Todderup opførtes i 1908 og 1919 to arbejderboliger med hver otte lejligheder til fabrikkens arbejdere. I det store og hele kan man dog sige, at fabrikkens udbygning og udstrækning var lagt fast efter de store til- og ombygninger fra 1905–1907.

Arbejderne på fabrikken var formentlig lokal arbejdskraft, skønt det samlede antal af arbejdere og daglejere i de fire landsbyer faldt fra 42 til 32 fra 1870 til 1880. Til gengæld steg husmandsgruppen og håndværkergruppen med tilsammen 10 personer, så status quo på fabrikken ser ud til at være opretholdt. I de ti år fra 1880 til 1890 fandt der derimod en bemærkelsesværdig stigning sted. Antallet af arbejdere og daglejere mere end fordobledes i tiåret – fra 32 til 67. En del af forklaringen skal søges i to åbenlyse forhold. For det første øgedes den del af daglejerne, der for det meste arbejdede ved landbruget fra 8 til 25 og for det andet begyndte Tilst Teglværk (der trods navnet ligger i bebyggelsen Todderup, True sogn) for alvor produktionen i 1888. Tilbage står dog en markant stigning i arbejdertallet. Så vidt det kan skønnes, kan de kun være beskæftiget på gødningsfabrikken, hvilket harmonerer med en stigning i fabrikkens produktion fra 1880–1890.

Fagforeningen arbejdede i nogle år med støt og roligt at hæve lønningerne, og i forbindelse med brandene i 1904 og 1906 lykkedes det at få gode lønftaler bragt i hus. Men det var ikke kun kroner og øre, som interesserede fagforeningen. Arbejderne på gødningsfabrikken havde gratis læge og medicin samt 13 ugers ulykkesforsikring. Senere på året 1906 forhandlede igen overenskomst, og her fik fagforeningen indført, at ”Fabrikken forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige de nuværende faste arbejdere og dernæst omegnens bosiddende arbejdere”. Ledelsen af Dansk Svovlsyre havde på dette tidspunkt truffet beslutning om udvidelse af fabrikken, og som det tidligere er nævnt, kunne fabrikken sikkert drage arbejdere til sig fra et stort område. Fagforeningen ville i tide sikre sig, at arbejdspladserne i første omgang blev besat med lokale folk, hvad virksomheden altså gik med til. Om det nu var udvidelsen af fabrikken og deraf følgende flere beskæftigede, der var årsagen, er ikke let at afgøre, men fagforeningens og fabrikkens forhold blev mere uforsonlige de kommende år.

Det begyndte med en arbejdsulykke i foråret 1908, hvor en arbejder blev dræbt, da han arbejdede i svovlkislageret. Folkene gav formand Skovgaard skylden for ulykken, da det var ham, der havde beordret manden til at arbejde i lageret. Skovgaard blev i første omgang fjernet fra arbejdet, men efter et politiforhør indsatte ledelsen ham igen som formand, og arbejderne truede med at nedlægge arbejdet. Skønt Arbejdsmandsforbundet ikke ville støtte dette skridt, blev arbejdet alligevel nedlagt. Men strejken tabtes, da kun halvdelen af Arbejdsmandenes Fagforenings medlemmer gik med. En del af de strejkende kom aldrig i arbejde på gødningsfabrikken igen, og ifølge fagforeningens jubilæumsskrift fra 1921 satte strejken ”meget ondt blod iblandt medlemmerne, og flere år gik, inden sporene deraf var udslettede”. Folkene var dog ikke mere splittede, end de kunne stå sammen om den længste konflikt i fabrikkens historie, der fandt sted blot to år senere.

Den første maj 1910 udløb overenskomsten mellem Arbejdsmandenes Fagforening og A/S Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, uden der var opnået enighed om en ny. Forhandlingerne overgik til hovedorganisationerne, som imidlertid heller ikke kunne blive enige, og der blev varslet strejke fra den 9. august 1910. Kravene fra fagforeningen var en forhøjelse af timelønnen fra 33 til 35 øre samt en arbejdstidsnedsættelse fra 12 til 8 timer for ”Overkammerpasserne”.

I forbindelse med det sidste krav tilbød fagforeningen, at timelønnen kunne reduceres med omkring 3 kr. ugentligt, når blot kammerpasserne fik den kortere arbejdstid. 10 dage før strejkens udbrud rykkede ledelsen af fabrikken ud med en klar provokation, der oven i købet blev lanceret i arbejderbevægelsens eget lokalblad. I Demokraten den 30. juli kan man læse følgende: ”På Mundelstrup Gødningsfabrik kan endnu antages ca. 50 landarbejdere for sæsonen”. Fagforeningen udlagde sikkert, med rette, annoncen som et forsøg på at skaffe uorganiserede arbejdere til at arbejde under den allerede varslede, lovlige strejke. I de fjorten uger strejken stod på, blev der flere gange ansat strejkebrydere af kortere eller længere varighed. Købmænd i Holstebro og Herning sendte deres arbejdskarle til Mundelstrup for at hjælpe med arbejdet i en uges tid. Så vidt det kan læses af avisreferaterne skyldtes dette, at fabriksledelsen havde stillet sådanne betingelser for, at købmændene kunne få den gødning, de havde bestilt. Strejkebryderne og fabrikkens annonce fra juli måned var sikkert medvirkende til, at strejken blev så langvarig. Penge havde Dansk Svovlsyre tilsyneladende nok af, da selskabet samme år kom ud med et aktieudbytte på 40 % i årets højst noterede selskab. Til sidst måtte arbejderne imidlertid give op og stille sig tilfredse med en lille lønforhøjelse og ingen arbejdstidsnedsættelse. I resten af fabrikkens levetid gik lønforhandlingerne for størstepartens vedkommende fredeligt for sig bortset fra en kort strejke i 1919, hvor timelønnen blev forhøjet fra 65 til 145 øre. (Se mere om ”Mundelstrup Gødningsfabrik”, 1871–1925, af Allan Frandsen)

Det ser ud, som om Anders sammen med den øvrige ledelse på fabrikken har været lidt af det, vi i dag vil betegne som ”nogle hårde hunde”. Desuden har Anders privat opkøbt jord omkring fabrikken, som fabrikken derpå har købt af ham, når man ville udvide, hvilket Anders har tjent godt på.

Det ser ud som om Anders slutter sit aktive arbejdsliv på Gødningfabrikken omkring 1. august 1918, idet han er flyttet tilbage til Aarhus den 10. august 1918.

Gødningfabrikken i de senere år

Mundelstrup Gødningfabrik lå fra 1871 indtil en storbrand i maj 1904, ved Mundelstrup Station. Det var en stor arbejdsplads i området, med hele 160 ansatte omkring år 1900 – i perioder det dobbelte, hvoraf flere var børn – og den var på daværende tidspunkt en af de største gødningfabrikker i Danmark.

Mundelstrup Gødningfabrik var samtidig langt den største skatteyder i Sabro – Fårup Kommune og en væsentlig årsag til stationsbyens opblomstring.

Efter flere brande og forureningsudslip på gødningfabrikken, blev Mundelstrup Stationsby kendt for Danmarks største bekæmpelse af jordforurening. Jorden omkring husene var gennem mere end 100 år blevet forurennet med bl.a. tungmetaller og i 1991–1993 blev jorden gravet væk i flere meters dybde og anbragt i depot, som en kunstig bakke ved Østjyske motorvej. Projektet beløb sig til kr 32 millioner.

Forureningen plager dog stadig den nærliggende Geding Sø, der har et forhøjet arsen niveau i sedimentet. Overfladejorden i Egåens øvre løb samt Kasted Mose, indeholder væsentlige mængder tungmetaller såsom bly, arsen, kobber, zink og cadmium.

Region Midtjyllands rapport 2008

Lokalitetsnr. 751–00101:

Gødningfabrik, Mundelstrup By, Århus

Depot i udkanten af Mundelstrup St. By og nær Geding sø. Depotet består af 70.000 m³ forurennet fyldjord og byggeaffald fra en tidligere gødningfabrik, der var beliggende i området fra 1870 til 1920. Jorden i depotet indeholder tungmetaller, det er grundvandet og et nærliggende vandløb som er truet af forureningen. Et afværgeanlæg er i drift på pladsen. Jernindhold i vandet giver problemer med anlæggets drift, som fortsatte i 2008 med hyppige tilsyn og vedligehold.

På Nørlund 10 – Vejlbys sogn, findes ved Folketællingen i 1921 følgende oplysninger

Anders P. Karlby, Mand, født 11/1 – 1849 i Aarhus, flyttet til kommunen den 10/8–18, kommer hvorfra: Aarhus, Trosretning: Folkekirken, Beskæftigelse: Husfader, Direktør, Ansat hos: Det Danske Gødningsselskab. Aarhus Afd.

Laura Karlby, Kvinde, 3/4 – 1848, København, , flyttet til kommunen den 10/8 – 18, kommer hvorfra: Aarhus, Trosretning: Folkekirken, Husmoder,

Agnes Olsen, Kvinde, 18/1–1902, Ravnsbjerg?, Viborg, , flyttet til kommunen den 1/3 – 20 kommer hvorfra: Vejlbys sogn, Trosretning: do, Beskæftigelse: Husassistent, – , Ansat hos: A.P. Karlby.

Laura dør

Den 27. marts 1921 dør Laura, da bor familien endnu på Nordlund 10 i Vejlbys sogn. Hun bliver begravet den 2. april 1921 på Aarhus Nordre Kirkegaard.

Billedet af Anders med børn og svigerbørn på næste side kan være taget i 1924 i forbindelse med Anders 75 års fødselsdag, men jeg tror mest på, at det er fra hans 80 års fødselsdag i 1929, idet Laura ikke er med på billedet og Anders Christian passer meget godt med en alder på 45 – 48 år og Thyra er så 32 – 35 år.

Den næste, Anders kommer til at lægge i graven, er hans ældste søn, Anders Christian, som dør den 16. december 1931.

Anders selv dør først den 7. maj 1942, da bor han hos den yngste datter Thyra og hendes mand Henry Bergmann i Anders's Villa Ly på Østre Skovvej 3 i Risskov. Anders har da testamenteret Villa Ly til Thyra. Se skiftesagen herunder.

Flere oplysninger fra kirkebogen

Flv. Direktør, Østre Skovvej 3, Risskov. Født i Aarhus, Vor Frue Sogn 1849, 11. Januar. Enkemand efter Laura Jensine Karlby, født Jean, død 27. marts 1921 – Søn af ugift Mette Rasmussen og Anders Pedersen Karlby. Sognepræst O. Bendt, Vejlbj. Dødsattest fra Læge C. C. Hansen, Risskov, 7/5 1942. Skifteretsattest fra Ning Herreds Skifteret 7/5 42. Dødsårsag: Apoplexia cerebri (hjerneblødning).

Steder familien har boet

Familien flytter meget rundt, de begynder i Aarhus og i 1877 til 1879 bor de i Brabrand, derpå flytter de til Tilst Mark i 1880, derpå finder man dem i Faarup Sogn i 1883, dernæst bor de i 1885 i Mundelstrup, Faarup Sogn.

I 1921 bor de Nordlund 10 i Vejlbj Krat.



Bagerste række fra venstre: **Valdemar Aksel, Alexander** — (blev kaldt Onkel Lejs) , Marie — gift med Valdemar Aksel, Ella — gift med Frederik, Mathilde — gift med Anders Christian, **Anders Christian**, Gertrud — gift med Georg, **Frederik**, Anna — gift med Alexander, **Georg**. Forreste række fra venstre: Henry Bergman — gift med Thyra, **Olga Rasmine Antoinette**, **Anders Pedersen** (Karlby) fader til de 7 børn, **Thyra** og Ole Nielsen — gift med Olga Rasmine (han blev altid kun benævnt "Hr. Nielsen").

I 1926 bor de i Villa Ly, på adressen Øster Skovvej 3, Vejlbj – Risskov, Aarhus. Her bor han til sin død i 1942.

Anders dør den 7. maj 1942 i hjemmet Villa Ly. I dødsattesten står der at dødsårsagen var åreforkalkning som fører til en hjerneblødning af hvilken han dør. Han bliver begravet den 12. maj på Nordre Kirkegård i Århus.

Skifterettens behandling

af boet efter Anders Pedersen Karlby

I skifteretten for Ning – Hasle Herredsdommerkontors dødsanmeldelsesprotokol står der følgende: 1942-43

Lb.-Nr. i skiftesaglisten: 48. Anmeldelses Dato 1942: 7/5. Af hvem anmeldt: Snekermester Isager, Martin. Navn: Anders Pedersen Karlby. Bopæl: Østre Skovvej 3, Riis Skov. Dødsfaldets Dato 1942: 7/5. Alder: 93. Ugift, Gift eller Enke (mand): Enkemand. Erhverv (ved gifte Kvinder anmeldes Mandens Erhverv): Fhv. Direktør. Henvisninger til Skiftebogen: a V 338, a V 467, a V 475, a VI 53, a VI 182, a VII 77, a VII 179, a VII 453. Repartitionsgenpart Nr. 7/1945. Boets Behandlingsmaade: HRs (Højesteretssagfører). Wilde Eksekutor. Overgaaet til offentlig Behandling ved Skifteretten. Sluttet 23/7 - 44 og 3/3 – 45. Boets endelige Berigtigelse: Exp.

1. Møde

Aar 1942, den 13. maj Kl. 14 blev Ning og Hasle m.fl. Herreders Skiftret sat og holdt paa Dommerkontoret i Aarhus, og i den ordinære Skifteforvalters Embedsforfald. adm. af hans cst. Fuldm. V. Lillelund-Jensen, hvor da i Overvær. af nedenteg. Vidner foretoges:

Eks. 48-1942/43 Dødsboet efter Direktør Anders Pedersen Karlby, Østre Skovvej 3, Risskov, dør 7/5 1942, g Hustru Laura Jensine f. Jean. dør 21/3 1921.

Der fremlagdes skrivelse af Dags Dato fra HRs. Wilde, Aarhus, hvori man under henvisning til fremsendt Testamente af 14. april 1939 og Bevilling af 12. ds. Begærer sig Boet udleveret til eksekutorbehandling. Begæringen tages til følge, der fremlagdes genparter af Testamente og Bevilling.

Saaledes passeret Vidner
Lillelund-Jensen L. E. Matthisen Ellund



Anders bag Villa Ly ca. 1930.



Villa Ly ca. 2000.

2. Møde

Aar 1942, den 19/9 Kl. 14½ blev Ning og Hasle m.fl. Herreders Skiftret sat og holdt paa Dommerkonto-
ret i Aarhus, og i den ordinære Skifteforvalters Embedsforfald. adm. af hans est. Fuldm. C. J. Bisgaard
hvor da i Overvær. af nedenteg. Vidner foretoges:

Eks. 48-1942/43 Boet efter Fhv. Direktør Anders Pedersen Karlby, Østre Skovvej 3, Risskov.

Der fol. Skrivelse af 12/9 1942 fra Justitsministeriet, hvori meddeles, at dette blev tilbagekaldt den for
Overretssagfører Frank Wilde, Aarhus, udfærdigede bevilling til som executor testamentat behandle
Boet efter Afdøde og hans tidligere afdøde Hustru Laura Jensine f. Jean, samt at Boet Behandling heref-
ter overgaar til Behandling ved Skifteretten.

Endvidere fol. der Skrivelse af 14. ds. fra Overretssagf. Frank Wilde, hvormed fulgtes de i samme un-
der Nr. 1 – 5 nævnte Bilag samt de i Skrivelsen vi fine nævnte Breve fra Ingeniør Karlby og Politifor.
Nielsen.

De under Nr. 2 – 4 nævnte Aktiver tages til Indtægt paa Boets Konto i Skiftehovedbogen.

Boet udsat. SkifteRetten hævet Vidner
BisgaardEllund L. E. Matthisen

3. Møde

Aar 1942, den 9/10 Kl. 14½ blev Ning og Hasle m.fl. Herreders Skiftret sat og holdt paa Dommerkonto-
ret i Aarhus, og i den ordinære Skifteforvalters Embedsforfald. adm. af hans est. Fuldm. C. J. Bisgaard
hvor da i Overvær. af nedenteg. Vidner foretoges:

Eks. 48-1942/43 Boet efter Fhv. Direktør Anders Pedersen Karlby, Østre Skovvej 3, Risskov, og tidli-
gere afd. Ægtefælle Laura Jensine f. Jean.

Mødt var Ingeniør Georg Karlby, Fru Thyra Bergmann ved Kbmd. Henry Bergmann ifl. skriftlig Fuld-
magt, der fremlagdes, samt Fru Olga Rasmine Antorinette Nielsen ved L/s Edlund, Silkeborg ifl. Skriftlig
Fuldmagt fra Politiforv. Holger Nielsen, Rødby, der tidl. er meddelt Fuldmagt med Ret til Substitution.

Endv. var m. Skifterettens medhjælper Arth. Christensen, Aarhus.

Bekendtg. om at Boet var overgaaet til Behandl. ved Skifteretten havde v. indrykket i Statstidende Nr.
141, for d. 19/9 1942.

Boet og dets forhold blev gennemg. m. de mødte, der værelig blev gjort bekendt med, at Proklama var
udløbet samt at der inden Fristens Udløb ikke var anmeldt nogen Fordring i Boet.

Der var enighed om at søge Boets faste Ejendomme Matr. Nr. 64d og 5e af Vejlbj By , Risskov Sogn,
realiseret paa den for Boet gunstigste Maade.

Kbmd. Bergmann erkendte, at han og hans Hustru var Boet skyldig i forfalden Husleje for 5 mdr. fra
5/5 1942 at regne 130 Kr. pr. md. eller i alt 650 Kr. Kpt. afleverede imidlertid en opgørelse stor 501,80
Kr. over forsk. Udlæg, som hans Hustru havde afholdt i Anl. af Dødsfaldet. Han paastod 501,80 Kr.
fradraget i sin skyld til Boet.

Den frl. Opgørelse godkendets, hvorefter Fru Bergmanns skyld til Boet andrager 148,20 Kr., hvilket Be-
løb Kbmd. Bergmann lovede omgaaende at indbetale til Medhjælpere d. 15. ds. tillige med den samme
Dag forfaldende Husleje af 130 Kr.

I tilfælde af Ejendommen Salg forpligtede Kbmd. Bergmann sig til sammen med sin Familie at fraflytte denne med et Varsel paa 14 Dage til den 1' i en måned.

Vedrørende det registrerede Indbo bemærkede Kbmd. Bergmann, at alt dette var skænket hans Hustru ved et Gavebrev af 18/4 1939, dog med undtagelse af nedennævnte effekter

Eet Gulvtæppe - - - - -	10 Kr.
8 stk. Forskel. Skelderier - - - - -	4 Kr.
1 Portiere - - - - -	8 Kr.
2 Fag Gardiner m. Stang - - - - -	4 Kr.
Eet Barometer - - - - -	2 Kr.
Eet Skrivetøj - - - - -	12 Kr.
2 Horupotskeer - - - - -	18 Kr.
2 Talviette - - - - -	8 Kr.
1 Spejl - - - - -	4 Kr.
1 Staalampe - - - - -	1 Kr.
Gardiner - - - - -	2 Kr.
1 Gulvtæppe - - - - -	1 Kr.
Afdødes Garderobe - - - - -	75 Kr.
1 Kikkert - - - - -	1 Kr.
Ialt	151 Kr.

Overretssagfører L/S Ellund bemærkede, at han maatte tage Forbehold m. hensyn til Gyldigheden af førnævnte Gavebrev, og endvidere anmodede han om, at der maatte blive fremskaffet oplysninger om de nærmere omstændigheder, hvorunder den afdøde tilhørende 12.000 Kr. Aktier i F/S Skandinavia var blevet overdraget Fru Bergmann. Kpt. henstillede, at Skifteretten fra Aarhus Amtsstue fremskaffede de paagældende gaveafgifts anmeldelse samt fra Vejlbj Risskovs Kæmnerkontor Afdødes 4 – 3 sidste Selvangivelser.

Boet udsat

Georg Karlby Bergmann Ellund

Boet udsat Skifteretten hævet Vidner

Bisgaard L. E. Matthisen Ellund

4. Møde

Aar 1943, den 7. Januar Kl. 14½ blev Ning og Hasle m.fl. Herreders Skiftret sat og holdt paa Dommerkontoret i Aarhus, og i den ordinære Skifteforvalters Embedsforfald. adm. af hans est. cand. jur. Bisgaard hvor da i Overvær. af nedenteg. Vidner foretoges:

Eks. 48 42/43 Boet efter Fhv. Direktør Anders Pedersen Karlby, Østre Skovvej 3, Risskov, og tidl. afdøde Ægtefælle Laura Jensine f. Jean.

Ingeniør Karlby var mødt for og med Fru Thyra Bergmann mødte O. R. Sagfører Wilde.

For Fru Olga Rasmine Antoinette Nielsen mødte L. R. Sagfører Edlund, Silkeborg, iflg. tidl. fremlagt Fuldmagt.

Endvidere var mødt Skifterettens Medhjælper Arthur Christensen v. Fuldmægtig Nielsen.

Boet og dets forhold blev gennemgaaet med de mødte.

Boet udsat til 21. Januar 19423 Kl. 14.

Skifteretten hævet. Vidner
Bisgaard L. E. Matthisen Ellund

5. Møde

Aar 1943, den 29/5 Kl. 10 blev Ning og Hasle m.fl. Herreders Skiftret sat og holdt paa Dommerkontoret i Aarhus, og i den ordinære Skifteforvalters Embedsforfald. adm. af hans est. cand. jur. Bisgaard hvor da i Overvær. af nedenteg. Vidner foretoges:

Eks. 48 42/43 Boet efter Fhv. Direktør Anders Pedersen Karlby, Østre Skovvej 3, Risskov, og tidl. afdøde Ægtefælle Laura Jensine f. Jean.

Den fremlagde skrivelse af 28 ds. fra Medhjælper L. R. Sagfører Arthur Christensen, med de i samme nævnte Bilag. Med Skrivelsen fulgte pr. Clade 4899,98 Kr., som tages til indtægt paa Boets konto i Skiftehovedbogen.

Anvendlysskødet blev underskrevet og tilbagegivet Medhjælperen.

Saaledes passeret Vidner
Bisgaard L. E. Matthisen Ellund

6. Møde

Aar 1944, den 16/5 Kl. 10 blev Ning og Hasle m.fl. Herreders Skiftret sat og holdt paa Dommerkontoret i Aarhus, og Beklædt af Dommerfuldmægtig Lillelund-Jensen, hvor da i Overværelse af nedentegnede Vidner foretages:

Eks. 48/42 – 43 Boet efter Fhv. Dir. Anders Pedersen Karlby, død 7/5 42

Mødt v. Skf. Medhj. Lrs. Arth. Chr.

For Arvinger Fru. Olga Nielsen m. Lrs. Edlund, Silkeborg, for Fru Gertrud Karlby Riisskov m. Lrs. Krag, og for og med Købm. Bergmann mødte Ors. Wilde.

Der freml.

1. et af Skf. Medhj. udarb. Udkast til Opg. af Boet.
2. Dette udk. blev gennemgaaet med de Mødte.
Skifteforv. bem. til de enkelte Arvingers Forhold.
3. Anders Chr. Karlby; Der maa svares Arveafg. af det denne arving udbet. Beløb paa 15.000 Kr.
4. Georg Karlby; Af de denne Arving den 17/9 – 1939 udbet. 3.625,20 Kr maa der svares Arveafg. og af Arven til de der udbet. til Aro. Enken Fru Gertrud Karlby er Opj. opgj. til 497,42 Kr. maa svares Arveafg. efter Afgl. § 2a, da Georg Karlby har overlevet Faderen.

5. Valdemar Karlby; Købm. Bergmann oplyste at der menes. er udbet. denne Arving 27 á 28.000 Kr. og i et enkelt Tilf. desuden ca. 19.000 Kr. idet Beløbet blev udbet. til delvis dækning af den krim. Gæld til de Østjydske Bryggerier A/S. Købm. Bergmann erkl., at han muligt var i kunne fremsk. Regnskab over de øvrige Udbet. til denne Arving. Skf. Forv. bem., at der, f. s. a. gaverne der er ydet efter 1/4 – 22 maa svares Arveafgiftaf de Udbet. Beløb, samt at Boet hæftede for Afgiften.
- Ors. Wide der var Sagf. for Afdøde Anders Pedersen Karlby opl. at hvad der er Udbet. denne Arving ud over de i Arveafkald. nævnte 15.000 Kr. er hvad der nu er uerholdelige. Ors. W. havde set Breve fra Arvingen, hvor han erkendte at skyldte disse Beløb til Faderen.
6. Frederik Karlby; Lrs. A. Chr. bem. at der var vilde blive indg. Gaveann. Til Aarhus Amtstue ang. det denne Arving udbet. Beløb 8.840,00 Kr. samt til Enken Fru Ella Karlby udppi var i Stand til af bet. Afgiften.
7. Aleksander Karlby; Skifteforv. bem. at der vil være at svare Arveafg. af det denne Arving udbet. Beløb paa 15.000 Kr. da Beløbet er udbet. og Arveafkald meddelt 12/4 – 21.
8. Fru Thyra Bergmann; Skifteforv. bem. at Afgiftsberegningen for de denne Arvingen udbet. Beløb saafremt afgiftsl. §14 3 bringes i Anvendelse, maa forelægges Skattedep.

I anl. af at det efter udkastet til oplyses, at d Fru Bergmann i 1939 har modt. en Gave paa 34.871,40 Kr. bemærkede Lrs. Edlund, at han maatte protest. mod at der nu ved Boets afslutning udbetales Fru Bergmann nogen Arv, under henv. til §6 i Lov om Ægtef.s Arveret og usk. Br. paastaar han, at Fru Bergm.s Andpart udbetales til hans Mandant til Dækning af dennes Vederlagskrav mod Boet.

I Retsketning hertil paast. Lrs. Krag paa Fru Gertrud Karlbys Vegne at hun, saafremt der tages Hensyn til Lrs. Edlunds Paastand, tillægges Halvdelen af vederlagskravet.

Ors. Wilde maatte for Fru Bergmann protesterer imod det fremsatte Vederlagskrav, idet han opl. at de ca. 17.000 Kr. af Gaven var en eftergivelse af et Tilgodehavende, som Afdøde hævdede at have paa Kbmd. Bergmann, men som denne aldrig har anerk. at Skyldte. Resten er Vederlag for Afdødes Ophold hos Arvingen gennem ca. 16 Aar i hvilke 16 Aar han ikke har betalt for sit Ophold.

Lrs. Edlund maatte protestere mod Rigtigheden af de meddelte Oplysninger, hvorefter der intet Vederlag var betalt for Afdødes Ophold. Forlig forgæves forsøgt.

Skifteforv. bem. at der herefter vil blive udfærdiget en ny Opg. i Boet under Hensyntagen til det i Dag oplyste og hvori Skifterettens Afgørelse af den sidst rejste Disput vil finde Udtryk. Opgørelsen vil blive forelagt Arvingerne paa en Skiftesamling.

De mødte var enige heri.

Boet optaget

Skifteretten hævet

Lillelund-Jensen

Vidner

L. E. Matthiesen

H. Baadsgaard

7. Møde

Aar 1944, den 25 - 7 Kl. 10 blev Ning og Hasle m.fl. Herreders Skiftret sat og holdt paa Dommerkontoret i Aarhus, og Beklædt af Dommerfuldmægtig E. Boysen, hvor da i Overværelse af nedentegnede Vidner foretages:

Eks. 48 42/43 Dødsboet efter Fhv. Dir. Anders Pedersen Karlby, Østre Skovvej 3, Risskov, død 7/5 - 42 og tidl. Afdød Ægtefælle, Laura Jensine f. Jean død 27/3 - 1921.

Mødt var Skifterettens Medhj. LRS. Arthur Christensen.

For Arvingerne Fru Gertrud Karlby, Risskov mødte Lrs. Krag.

For Arvingen Fru Bergmann m. Købmand Bergmann Jf. Fuldmagt, der fremlagdes.

Andre var ikke mødt. Skifteforv. bemærkede, at Lrs. Edlund Silkeborg var indkaldt som befuldmægtigt for Arvingen Fru Olga Nielsen.

Udkast til Opgørelse blev fremlagt, gennemgaaet og stadfæstet.

Det godkendtes af de mødte, og vil herefter fremligge til Eftersyn paa Skifterettens kontor i 4 Uger fra i Dag.

Boet udsat

Skifteretten hævet

Vidner

E. Boysen

L. E. Matthiesen

H. Baadsgaard

8. Møde

Aar 1945, den 3/3 Kl. 9 blev Ning og Hasle m.fl. Herreders Skiftret sat og holdt paa Dommerkontoret i Aarhus, og Beklædt af Dommerfuldmægtig E. Boysen, hvor da i Overværelse af nedentegnede Vidner foretages:

Eks. 48 42/43 Dødsboet efter Direktør Anders Pedersen Karlby, Risskov, fortsat

Der frl.

1. Skrivelse af 3/2 1945 fra L/R Arthur Christensen B bilagt bekræftet Afskrift af Skrivelse af 30/1 45 fra Skattedepartementet, hvorefter dette ikke gør Krav paa Gaveafgift af de Valdemar Axel Karlby ydede forsk. Beløb.
2. Tillægsopgørelse og Kasseafsenning i Boet forudsagt ved at det til Gaveafgift afsatte Beløb 230 Kr. herefter paany føres til Indtægt paa Boet.
3. Skrivelser af 23/2 45 fra L/R Frede Edlund af 27/2 1945 fra L/R Krag og 1/3 45 fra Overretsagf. Wilde, hvorefter Arvingerne i Boet godkender Tillægsopgørelsen.

Denne blev herefter Stadfæstet af Skifteretten, som endelig Tillægsopgørelse i Boet, og er dette hermed afsluttet.

Her følger en afskrift af Anders Pedersen Karlbys testamente

Testamente

Undertegnede **Anders Pedersen KARLBY**, Villa ”LY”, Riis skov, der hensidder i uskiftet Bo efter min den 27/3 1921 afdøde Hustru **Laura Jensine f. Jean**, bestemmer herved som min sidste Villie følgende:

Jeg annullerer herved i alle Ord og Punkter den af mig under 6/11 1935 oprettede Codicil til mit tidligere oprettede Testamente, dateret 9/2 1933, ved hvilken Codicil nævnte Tetamente annulleredes.

Under henvisning til at min Søn Frederik er død uden at efterlade sig Livsarvinger, at der fra mine Sønner Aleksander, Anders Christian og Valdemar foreligger fuldstændigt Arveafkald paa saavel fædre- som mødrene Arv for dem selv og deres Livsarvinger, og at jeg har udbetalt min Søn – Georg – den ham tilkomne mødrene Arv, saaledes at alene mine Døtre Fru Thyra Bergmann og Fru Olga Nielsen endnu har Krav paa mødrene Arv, bestemmer jeg følgende:

Samtlige de af mig i Aarenes Løb til mine Børn, Olga Nielsen og Thyra Bergmann og Georg Karlby udbetalte Beløb skal være at betragte som Dem ydede Gaver.

Efter at den mine førnævnte 2 Døtre tilfaldne mødrene Arv er udredet af Boet, tillægger jeg forlods min Datter Thyra Bergmann den Trediedel, over hvilken jeg frit kan disponere, og Resten deles derefter i 3 lige store Dele mellem Georg Karlby og Fru Thyra Bergmann samt Fru Olga Nielsen.

Fru Thyra Bergmann skal ved Skiftet efter mig have Ret til, om hun maatte ønske det, at overtage til Ejendomsskylden den mig tilhørende Ejendom Villa ”Ly” i Riis Skov, saaledes at Differencen mellem Ejendomsskylden og Prioritetslaanenes Rest paa Daværende Tidspunkt udlignes i den hende ifølge foranstaaende tilkommende Arv.

Til som Executor testamenti at behandle Boet efter mig indsætter jeg herved Overretssagfører Frank Wilde, Aarhus.

Dette Testamente underskriver jeg for Notarius pulicus i Ning og Hasle m.fl. Herreder, saaledes at en Udskrift af hans Embedsprotokol skal have samme Gyldighed som Originalen.

Aarhus den 14' April 1939

AP Karlby

Som S??tilesvidner

Frank Wilde	H. Windeløw
Overretssagfører	Revisor

Stempel 1 Kr.

Aar 1939 den 14. April mødte på Ning og Hasle m.fl. Herreders Notarialkontor i Aarhus Direktør Anders Pedersen Karlby, Risskov, hvis Identitet blev den underskrevne fungerende Notarius publicus, Fuldmægtig, cand. jur. V. Lillelund-Jensen godtgjort af Overretssagfører Frank Wilde og Revisor H. Windeløw, begge af Aarhus, og underskrev han der og da i min Overværelse egenhændig og Fornuften fuldkommen mægtig, foranstaaende Testamente af Dags Dato, med hvis indhold han erklærede sig bekendt, og som han rathaberede, og hvorved det af ham tidligere under 9/2 1933 oprettede Testamente med Codicil af 6/11 1935 begge underskrevet fr herværende Notarius publicus, annulleres.

Som Notarialvidne var tilstede Assistent M. Schmidt paa Embedskontoret.

Genpart af Testamentet medfulgte til Opbevaring.

Ning og Hasle m.fl. Herreders Notarialkontor.
Aarhus, den 14' April 1939.

Lillelund–Jensen

Som Notarialvidne: M. Schmidt

Gebyr: 5 Kr. 17 Øre fem Kroner sytten Øre (S) VI 8

Henry Bergmann

Boopgørelsen for Svigersønnen Henry Rasmus Petersen Bergmann – begynder i forlængelse af ovenstående skifte. Skiftet er af 3 - 3 - 45. I henhold til begæring fra enken af 23/2–45.

Første barn Grethe Bergmann er født 29/11 – 1912, det må således formodes at de er gift før denne dato.

Har søgt Vejlbys sogn 1908 - 1916 efter bryllup uden held.

Henry Bergmann boede i 1919 muligvis på adressen Købmand Bergmann, Strandvejen 36, Aarhus Bilnummer X 99.

H. P. I. Bergmann, Se Århusbogen årgang 1932 side 109.

Christian Karlby, Århusbogen årgang 1932, side 96.

Anders Christian Laurits Karlby, Århusbogen årgang 1932, side 113.

Oplysninger om børnene

I folketællingen fra 1921 Vejlbys sogn – Aarhus

Tillægsliste med Midlertidigt fraværende

På Matr. Nr.: 29S Georg Karlby, M, 19/6 – 1880, Gift, Fødested Tilst M. Mundelstrup Taget bopæl i kommunen 1908, Sidste bopæl, England, Trossamfund: FolkeK., Husfader, Ingeniør, Ansat hos: Aarhus Oliefabr. Midlertidigt opholdssted: 8. Düsseldorf.

På den Ordinære liste findes ved Matr. Nr. 29^S

Gertrud Karlby, K. 12/10 – 1883, G, Aarhus, 1918, England, do, Husmoder

Emma Hougaard, K. 7/6–1902, U, Nørring, 1918, Nørring, do, Tjenestepige

Folketælling 1921 – Vejlbys sogn

Udsigten nr. 17. Matr. Nr. 79^t – 86^{om}:

Henry Bergmann, M, 2/10 1877, Gift, Aarhus, Hvornår taget ophold i kommunen: 1918 Sidst ophold: Aarhus, Trossamfund: Folkekirken, Stilling: Husfader, Erhverv: Købmand, Virksomhed: Jydsk Fourageforretning, Aarhus

Thyra Bergmann, K, 15/7 1889, G, Mundelstrup, 1918, Aarhus, Folkekirken, Husmoder

Grethe Bergmann, K, 29/11 1911, U, Aarhus, 18, Aarhus, Do, Datter

Edvard Bergmann, M, 20/2 1913, U, Aarhus, 18, Aarhus, Do, Søn

Finn Bergmann, M, 1/6 1914, U, Aarhus, 18, Aarhus, Do, Søn

Edith Thaysen, K, 27/5 1900, U, Hjørring, 1920, Købh., do, Tyende

Ellen Mikkelsen, K, 29/12 1902, U, Odense, 1918, Aarhus, do, Tyende

Kjerstine Larsen, K, 22/5 1884, U, Hobro, 1920, Aarhus, do, Tyende

Aarhus domsogn – 21. maj 1910

Vielse mellem Ungkarl Prokurist Henry Rasmus Petersen Bergmann og Thyra Andrea Augusta Karlby.

Et brev fra USA

Følgende blev til fordi jeg i juli 2000 modtog et brev fra USA fra en mand der hed Georg Erb, Castleton Vermont, USA. Han var 89 år gammel og havde en ”veninde”, der hed Judith Meloy. Judith skrev brev for ham. Teksten var: Er du den samme Henning Karlby, som engang var gift med Hannah Karlby og var min meget godt ven under 2. verdenskrig?

Hvis du er en efterkommer af ham, vil jeg også gerne vide det, fordi Henning Karlby altid er blevet i min hukommelse, som en af de mest interessante personer jeg nogensinde har kendt.

Med mit store håb, vær så venlig af svare George H. Erb.

Jeg skrev tilbage til George og fortalte om min ”onkel” Svend Aage, og fortalte at jeg gerne ville vide mere om den Henning Karlby, han havde kendt.

Samtidig begyndte jeg at ringe til næsten alle dem, der hed Karlby eller Karleby i Danmark.

En Karleby fortalte, at det navn kom fra Finland, hvorfra de var kommet og bosat sig i første omgang nede på Sydsjælland.

Som svar på mit brev, kom der i august endnu et brev fra George Erb. Det lød således i min oversættelse.

Judith Meloy og jeg blev facineret af dit brev fra 20. juli og vi tænker, at den bedste måde, at besvare din nysgerrighed på, er at fortælle historien om Henning Karlby, jeg kendte engang, fortalt som den blev mig, fortalt af den Henning jeg kendte.

Jeg arbejdede den gang i maskinafdelingen af the ELASTIC STOPNUT Company in Union, New Jersey; der var måske 20 eller 25 af os, som var blevet udpeget der af forskellige regeringsbevægelser af folk under 2. Verdenskrig. Jeg tror, det var kort efter Henning dukkede op. Dette sagt for at placere ham nogenlunde på det rigtige tidspunkt.

Jeg arbejdede i lidt over et år i hovedmaskinværkstedet. Efter vi var begyndt at udvikle ting, som der kunne tages patent på, havde firmaets øverste chef sat Henning, en anden mand og jeg ind i et meget veludstyret lokale over for hans kontor. Vi fik at vide, at når krigen nu snart var slut, ville han gerne have at vi begyndte at overveje, hvorledes det vi arbejdede med kunne anvendes kommercielt efter krigen.

Vi kunne med det samme godt lide hinanden og snart mødte jeg hans kone Hannah. Hun var også dansk og følgende er, hvad der var sket for ham i Danmark, England og i hans land forud for vores møde. Jeg kan ikke se, hvorfor de fortalte mig noget andet end den fulde sandhed, fordi det ville vel stå i officielle protokoller på en eller anden måde, enten i England eller i hans hjemland.

Henning og Hannah forsøgte at flygte fra tyskerne i Danmark i en lille båd, hvor de sejlede over et smalt farvand, navnet på farvandet har jeg glemt, en tysk soldat skød efter dem. Henning roede båden og Hannah havde skjult sig i bunden af båden. En af kuglerne ramte Henning i brystet, kuglen gik gennem hans krop og kom ud på bagsiden. Jeg har set skudhullet flere gange. Hannah overtog roningen og kom til den modsatte bred. Henning blev hurtigt bragt på hospitalet, muligvis i England, og derefter muligvis i en convoy, kom de her til landet.

Sårene var helet fint op, da jeg så dem og Henning var fuldstændig rask igen.

De fandt en beboelse i New Jersey, i en lejlighed over en stald på en eller anden landejendom og da de begge vidste noget om at ride, fik de fuld adgang til dyrene under deres lejlighed.

En dag, måske et år efter jeg først traf Henning, var de galopperende på to heste, da Hannahs hest refuserede af et eller andet og smed hende ud over hovedet, derved landede hun på hovedet på jorden. Fra det tidspunkt blev Hannah fuldstændig lam i den ene side af kroppen og den anden side var stadig normal – det vil sige et ben, en arm, en skulder og halvdelen af hendes ansigt. Hendes hjerne fungerede normalt, men hun kunne knap nok tale. Denne traumatiske og tragiske oplevelse ødelagde komplet deres liv

og kom fuldstændig i vejen for Hennings arbejds- og sociale kapacitet i en sådan grad, at vort venskab nærmest kan betegnes som sporadisk.

Da krigen sluttede og vi fik lov til at gå vores egne veje, ved jeg, at Henning fik tilbudt et job som chefingeniør hos firmaet Rockwell Manufacturing Compagni i Pittsburgh, Pennsylvania, hvor han skulle arbejde med vandmålere. Men jeg ved ikke, om han accepterede jobbet eller ej, vi mistede derefter fuldstændig forbindelsen.

Det er sagaen om den Henning Karlby, jeg kendte, som kom her til landet under det navn og den Hannah Karlby jeg kendte. De havde ingen børn.

Dit brev til mig var et af de mest oplysende breve, jeg nogensinde har fået og hvad jeg her har fortalt, kan måske hjælpe i din videre søgen efter min Henning Karlby og hvordan, der kan være to Henning Karlby, jeg vil blive meget glad for at høre mere.

Lige gyldig hvad der kommer ud af denne mærkelige situation, jeg har været meget glad for den varme, der var i dit brev og jeg er meget glad for, at vi kom til at kende hinanden. Måske kan vi i fremtiden fortsætte vores korrespondance

Venligst

Georg Erb

Ovenstående var skrevet af Linda Meloy, hun fortæller i en fodnote, at George var 89 år gammel og hans kone Doris er 85 år, hun besøger dem en gang om ugen. Han er noget af en karakter – og opfinder, med over 50 patenter registreret i hans navn. Tusind tak fordi du skrev tilbage. Hilsen Judith Meloy.

Efter det sidste brev gik jeg for alvor i gang med at søge efter Karlby'er i Danmark. Ud over min egen familie dukkede der en op, der hed Betty Karlby på Fanø. Hun blev lidt stødt, da jeg ringede til hende. Hun hed ikke længere Karlby. Hun hed nu Betty Brinck. Men jeg fik dog at vide, at hun havde været gift med Jesper Karlby, men de var blevet skilt, da han flyttede til Nordjylland. Derefter ringede jeg til Jesper Karlby. Hvor jeg fik navn og telefonnummer på hans søster. Det følgende er, hvad jeg fik ud af, at tale med Jesper og hans søster Jette.

Sønnen Valdemar og hans børn

Valdemar var hovedbogholder på Ceres, historien er, at han begik underslæb over for Ceres. Den gamle AP. betalte det, han havde ”stjålet”, således at der så vidt vides aldrig blev nogen sag ud af det. Men det var en historie, man aldrig talte om i familien. Valdemar var gift med Marie.

Valdemar købte en bugatti i Paris, som han selv kørte hjem fra Paris

Valdemar fik sønnerne, Henning og Bent Karlby, samt en datter Lisbeth.

Hanne Søe (Henning Karlby's kone) og Marie kunne godt sammen, Henning forsøgte at tage sit eget liv under krigen, han skød sig, men kuglen gik igennem ham, uden at skade ham mere end han overlevede på hospitalet. Jesper Karlby fortæller, at Bent Karlby har fortalt, at Henning forsøgte at begå selvmord med en militærrevolver, men at selvmordet mislykkedes. Bent og Henning kom meget dårligt ud af det sammen.

Henning var gammelsproglig, men blev alligevel ingeniør.

Bent Karlby havde en søn Jesper, som en dag sagde, at han ville være skovfoged, da sagde hans fader. ”Vil du ikke hellere være Konge af Sverige” eller sagt med andre ord ”sådan et arbejde får man aldrig”.

Men Jesper holdt ved og begyndte på Klosterhede, som elev til skovfoged og blev senere klitplantør på Fanø, senere flyttede han til Sindal i Nordjylland, som skovfoged.

Bent Karlby blev født 30. marts 1912 i Århus, han blev konstruktør fra Teknisk Skole i Århus i 1932, men endte alligevel med at kunne kalde sig Arkitekt MAA. Han blev designer for Krügers tapetfabrik og Brdr. Dahls tapetfabrik og designer for Lyfa lamper.

Bent Karlby blev gift den 29. juni 1935 i København med væveren Hannah Gorki Schmidt, som var født 14. juli 1915 på Frederiksberg.

Lisbeth Hanke, Bent Karlbys søster er død for kort tid siden (2006).

Mange af de oplysninger ,der står i dette afsnit, har jeg fået af Jette Schrader, Farum Gydevej 8, Farum.

Jettes moder var væverske Hannah Gorki Schmidt. Hannahs far var Axel Adolf Winter Schmidt var socialist og fik i Rusland tilladelse til at tilføje Gorki til sit navn. Jette var altså datter af Bent Karlby.

Bent boede efter 1938 i Vægtersborg, Gentofte, Bent var også flyver, han blev uddannet til at flyve Tiger Moth i England, da han var 20 år. Man var ugleset i forsvaret, når man var uddannet i England.

Bent og Jette var på besøg i USA en gang, men Bent ville ikke besøge sin broder. Jette og Hanne kom derimod vældig godt ud af det sammen.

Marie, Hennings mor, var i USA flere gange og besøgte Henning og Hanne, når hun kom hjem sagde hun, at det var den rene Hitchcock at besøge dem. Hanne var ikke god ved Henning og hun var meget ubehagelig over for Marie.

Henning døde ved et vådeskud, har Hanne skrevet. Hanne vidste godt at Henning og Bent ikke kom særligt godt ud af det med hinanden, men trods det, skrev hun et brev til Bent og Jette for at fortælle at Henning ikke var mere. Jette Schrader siger, at hun ikke ved, om det var Henning, som endelig tog sit eget liv, eller om Hanne skød ham. Hans død blev aldrig efterforsket.



Familiebillede ca. 1950. Hannah Karlbys onkel professor Ejner Nielsen, Bent Karlby, Hannah Karlby, Hannah Karlbys mor Anna Lisa Schmidt, en af Ejner Nielsens sønner og Bent Karlbys ven fra Stockholm, Victor. Forrest: Jesper og Jette Karlby

I brevet til Bent fra Hanne stod der, at hun var kommet op i deres soveværelse og havde fundet ham død med sin pistol ved siden af sig. Det blev afsluttet fra politiets side, som en vådeskudsulykke. Revolveren var gået af, da han ville rense den, hed det sig.

Jeg skrev aldrig tilbage til George Erb, efter jeg fandt ud af ovenstående. Jeg syntes, det var synd, at ødelægge de gode minder George havde om Henning.

Herunder og på de følgende sider er indsat nogle af siderne fra skiftebehandlingen

Aar 1942, den 13 Maj Fl. 14 blev King og Hasle m. fl.
Herreders Skifte ret og hermed i overensstemmelse med den i Aarhus,
og i den ordinære Skiftesrets Lov, adm. af hans
est. Fuldm. V. Hillebrand-Jensen hvor da i Overvær. af nedenteg.
Vidaer foretoges:

Stk. 48-19 $\frac{42}{43}$ Dødsbrev efter Direktør
Anders Pedersen Karberg, Jstic Herf.
vej 3, Risskov, død $\frac{7}{5}$ 1942, g. Mästrin
Laura Jennine f. Jean, død $\frac{27}{3}$ 1921.

Der foretoges skrivelse af Dags Dato fra Østl.
Nitte, Aarhus, hvori man under henvisning
til preussens A. Testamente af 14 April 1939 af
Bevilling af 12 ds. begæret af Dødsbrevet af
Ekssekutorbehandling. Bevillingen trykkes til
Følge, der foretoges Genpart af Testamentet
& Bevilling.

Saaledes passent. Volven.
Fuldm. Jensen. L. Hillebrand-Jensen

Aar 1942, den 13/9 Kl. 14 $\frac{1}{2}$ blev King og Hasle n. fl.
Herreders Skifte og i den ordnede Skifteforretning i Herredskontoret i Aarhus,
og i den ordnede Skifteforretning i Herredskontoret i Aarhus,
ost. Fuldm. E. j. Bisgaard, som her i Overvær, af nedenteg.
Vidner foretoges:

Ms. 48⁴²⁴³

Boet efter flen skiftet
Anders Pedersen Karby,
Østre Skovvej 3, Risikov.

Der fol. Skrivelse af 12/9 1942 fra
Justitsministeriet, hvori meddeles, at dette
den tilhøyrskaldt den for Overretssyf. Frank
Wilde, Aarhus, udfordrede Bevilning til som
excenter testamenti, at behandle Boet efter
afdøde og hans tidligere afdøde Kvindes
Laura Jensen, f. Jean, samt at Boet
Behandling, heretter overgaa til Behandling
med Skiftesretten.

Endvidere fol. den Skrivelse af 14/9 fra
Overretssyf. Frank Wilde, hvorefter fulgtes
de i samme rinde Nr 1-5 nævnte Breve
samt de i Skrivelsen in fine nævnte Breve
fra Ingeniør Karby og Politifør Niels.

De rinde Nr 2-4 nævnte Arkiver ligger
til Indtægt paa Boets Konto i Skiftelovet =

og af dem sit deo der uddet. til Pro. hnd.
 Fru Gabriel Karby i Eng. angj. til 497422
 maad svare smaff. efter Egl. § 2 c, da
 Geng Karby har overtaget Bøden.

5. Waldemar Karby: Køber. (Magnus oplyste
 at der success. er uddet denne Bøding 37 i
 38. 000 Kr. og i et enkelt Tilf. desuden ca
 19.000 Kr. Der. Nidde oplyste, at han kunde
 fremsk. Opst. om den Bøden uddet. paa
 ca. 17.000 Kr. idet Beløbet blev uddet. til
 delvis, betaling af den prim. Gæld til de
 Beljydeke Bryggeris 1/2. Køber. (Magnus
 erk. at han mestigt var i kunde fremsk.
 Bøden om de øvrige uddet. til denne Bøding
 Skj. pro. hnd., at der f. o. s. Gælden er
 uddet. efter 1/2-2/3 maad svare Gældslyst af de
 uddet. Beløb, samt at rest, behøvede for
 Afgifter. Der. N. der ang. for øvrige Bøden Karby ang.
 at hvad der er uddet denne Bøding udover de i Bøden
 Nidde om den Bøden, at der er uddet. om 1/2-2/3
 at der er uddet. af øvrige Bøden, at der er uddet.
6. Frederik Karby: Der. s. Chr. hnd. at der var
 indg. Gæld om til Sarkus Lørdag ang
 det denne Bøding uddet. Beløb 2840 Kr. samt
 at Bøden Fri. Bøden Karby næppe var i
 Gæld til et bel. Afgifter.
7. Aleksander Karby: Skj. pro. hnd. at der
 vil være at svare smaff. af det denne
 Bøding uddet. Beløb paa 10.000 Kr. da
 Beløbet er uddet. og Bøden held midt.
 3/4-21.
 Der. s. Chr. hnd. at svar. Bøden som
 han Bøden var ang. at der var
 uddet. for Bøden indg.
8. Fru Ingea Bergmann: Skj. pro. hnd. at
 Afgiftsberegningen for de denne Bøden
 uddet. Beløb saafort Afgift. 5.4³ bringer
 i Bøden, man forligger Skatteids.
 2. skat. af at det efter uddet. til
 oplyste, at Fru Bergmann i 1939 har modt
 en Gæld paa 34.871,40 Kr. Bøden der.
 Bøden, at han maatte gaa. med at
 der nu ved Bøden afbetaling uddet. til
 Fru Bergmann nogen Pro. under Hnd. til
 § 6 i lov om Egl. s. Bøden og usk. Bø.
 gaa. naar, at Fru Bergm. s. Bøden

Indskrift Nr. 22
 1939

TESTAMENTE.

Undertegnede Direktør Anders Pedersen KARLBY, Villa "LY", Riis Skov, der hensejder i uskiftet Bo efter min den 27/3 1921 afdøde Hustru Laura Jensine, f. Jean, bestemmer herved som min sidste Villie følgende:

Jeg annullerer herved i alle Ord og Punkter den af mig under 6/11 1935 oprettede Codicil til mit tidligere Testamente, dateret 9/2 1933, ved hvilken Codicil nævnte Testamente annulleredes.-

Under Henviisning til, at min Søn Frederik er død uden at efterlade sig Livsarvinger, at der fra mine Søner Alexander, Anders Christian og Valdemar foreligger fuldstændigt Arveafkald paa saavel fædrene- som mødrene Arv for den selv og deres Livsarvinger, og at jeg har udbetalt min Søn - Georg - den han tilkomnende mødrene Arv, saaledes at alene mine Døtre Fru Thyra Bergmann og Fru Olga Nielsen endnu har Krev paa mødrene Arv, bestemmer jeg følgende:

Santlige de af mig i Aarenes Løb til mine Børn, Olga Nielsen, ^{og} Thyra Bergmann ~~og Georg Kariby~~ udbetalte Bælsb skal være at betragte som den ydede Gaver.-

Efter at den mine fornavnte 2 Døtre tilfældende mødrene Arv er udredet af Boet, tillægger jeg forlods min Datter, Fru Thyra Bergmann den Frediedel, over hvilken jeg frit kan disponere, og Resten deles derefter i 3 lige store Dele mellem Georg Kariby og Fru Thyra Bergmann samt Fru Olga Nielsen.-

Fru Thyra Bergmann skal ved Skiftet efter mig have Ret

til, om hun maatte ønske det, at overtage til Ejendomsstylden den mig tilhørende Ejenden Villa "Ly" i Riis Skov, saaledes at Differencen mellem Ejendomsstylden og Prioritetstaxationens Bæst paa daværende Tidspunkt udlignes i den hende ifølge forenstaende tilkommende ARV.-

Til som Executor testamenti at behandle Bæst efter mig indsætter jeg herved Overretsaagfører Frank Wilde, Aarhus.-

Dette Testamente underskriver jeg for Notarius publicus i Ring og Hasle n. fl. Herredet, saaledes at en Udskrift af hans Embedsprotokol skal have samme Cyldighed som Originalen.-

Aarhus, den 14. April 1939.

A. Karby

Jan V. Christ. Petersen

Frank Wilde
Overretsaagfører

H. Schmidt
Notarius

Stpl. 1 Kr.

Aar 1939 den 14. April mødte paa Ring og Hasle n. fl. Herredets Notarialkontor i Aarhus Direktør Anders Pedersen Karlby, Ris-skov, hvis Identitet blev den underskrevne fungerende Notarius publicus, Fuldmægtig, cand. jur. V. Lillelund-Jensen godtgjort af Overretsaagfører Frank Wilde og Revisor H. Windeløv, begge af Aarhus, og underskrev han der og da i min Oververvelse egenhændig og Fornuften fuldkomment mægtig, for-anstaaende Testamente af Dags Dato, med hvis Indhold han erklærede sig be- kendt, og som han ratihaberede, og hvorved det af ham tidligere under 9/2 1933 oprettede Testamente med Codicil af 6/11 1935, begge underskrevet fr herværende Notarius publicus, annulleres.

Som Notarialvidne var tilstede Assistent M. Schmidt paa Embeds- kontoret.

Genpart af Testamentet medfulgte til Opbevaring.

Ring og Hasle n. fl. Herredets Notarialkontor,

Aarhus, den 14. April 1939.

Som Notarialvidne:

M. Schmidt

Gebyr 5 Kr. 17 Øre,
fen Aroner sytten Øre.

XL 8

(3)

Prof. Dr. E. Jørgensen

13. Laura Jensine Jean

Laura Jensine Jean blev født den 3. april 1848 i Trinitatis sogn, Rosenborg herred, Københavns amt. Hun blev døbt 16. juni 1848. Forældrene var **Skomagersvend Julius Jean** og hustru **Kirstine Marie Andersdatter**, Vognmagergade 72.

Der er ingen faddere nævnt til Lauras dåb.

Familien flytter

Kort efter Lauras fødsel flytter familien til Randers.

Da Laura bliver født, har hun allerede to ældre søskende.

Det er en storebror, som hedder **Peter Christian Jean**, han er født 18. april 1842 i Sct. Mortens sogn i Randers. Døbt i kirken 16. maj 1842.

Faddere

Skomager Bugge,
Skomager Hoppe,
Skomagere. Kjolberg,
Kok Hansen,
Christian Christens og
Maren Petersen.

Storesøster **Dorthea Birgitta Jean** er født den 28. oktober 1846 i Trinitatis sogn, København. Hun bliver døbt 29. august 1847, forældrene er Skomagersvend Julius Jean og Hustru Christine Marie Christensen, Vognmagergade 91.

Faddere

Forældrene.

Anmærkninger: 2 November. Mads Weber.

Laura Jensine Jean er altså nr. 3 i rækken.

Efter familien er flyttet til Randers får Laura en lillebror.

Julius Marinus Jean bliver født 27. juli 1850 i Sct. Mortens sogn i Randers, døbt i kirken den 25. august 1850. Forældrene var Skomagersvend Julius Jean og Hustru Kirstine Marie født Andersen.

Faddere

Bstg. Marie Jensen og
M. Jensen,
Skomagersvend Dideriksen og
Skomagersvend Sørensen,
Bagersvend Rasmussen.

Knap 4 år efter kommer der også en lillesøster.

Petrea Kristine Jean bliver født 10. februar 1854 i Sct. Mortens sogn i Randers

Konfirmationer

Dorthea Birgitte Jean bliver konfirmeret i Sct. Mortens sogn, Randers den første søndag efter Mikkelssdag 1860. I kirkebogen står der at hun er datter af Skomagersv. Julius Jean og hustru Christine Marie Christensen, født 28. oktober 46, Kundskab: mg og Opførsel: ug. Vaccineret 6. Juli 1860

Laura Jensine Jean bliver konfirmeret den anden søndag efter Påske 1862 i Sct. Mortens sogn, Randers. Som forældre står der Skomagersvend Julius Jean og Hustru Kirstine Marie Andersen, født 3. April 1848. Kundskab: mg og Opførsel: ug. Vaccineret 13. Juli 1859 af Brodersen.



Laura Jensine Jean ca. 1899.

Bryllup

Laura Jensine Jean bliver gift med Sergeant ved 14. Bat. Aarhus, **Anders Pedersen** den 4. december 1875 Vor Frue Kirke i Aarhus.

Laura dør

Den 27. marts 1921 dør Laura. Hun bliver begravet den 2. april 1921 på Aarhus Nordre Kirkegaard.



Faddere ved sønnen Julius's dåb kan jeg ikke tyde med sikkerhed: Bstg Marie Jensen og M. Jensen Skomagersvend Dideriksen og Sørensen, Bagersvend Rasmussen

14. Peder Pedersen

Peder Pedersen blev født den 23. december 1846 i Vor Frelsers Sogn i Horsens. Hans forældre var: **Fruentimmer Sidsel Marie Pedersdatter**. Barnefader **Tjenstekarl Christen Pedersen**. Han blev døbt den 17. januar 1847 i kirken.

Faddere

Tjenestepigen Ane Thomasdatter,
Christiane Clausdatter,
Tjenstekarlen Adrian Pedersen,
Peder Jacobsen og
Jens Jensen.

Normalt medtager jeg ikke faddere, når et barn bliver født, de vil normalt være hos forældrene, men da jeg ikke kan finde ret meget om Peders forældre er fadderene medtaget her.

Tjenstekarl Adrian Petersen, 31 år, født Gylling pr. Aarhus, han er bosat hos Kjøbmand Capitain S. Madsen, 43 år og hans hustru Fru K. Madsen i Hospitalsgade.

Tjenstekarl Peder Jacobsen, 32 år fra Greis sogn, Vejle tjener hos Kjøbmand Capitain S. Madsen.

Peder vokser op

Da Peder er 4 år gammel eller yngre, bliver han sat i pleje eller måske endda adopteret væk i Horsens. På det tidspunkt kan jeg ikke finde ham og Sidsel Marie i folketællingen i Horsens. Men da han er 9 år gammel, bor han ikke længere sammen med sin moder, da er han plejebarn, hos en familie med to ældre børn. Familien er Arbejdsmand Christen Christensen Dige, som da er 40 år. Hans kone er Karen Olesdatter. Hun har to piger fra et tidligere ægteskab, det er Juliane Marie Jepsen, som er 19 år og Ane Oline Martine Jepsen, som er 16 år. Jeg har indtil videre ikke fundet nogen familiemæssig tilknytning mellem Peder og plejefamilien.

Konfirmation

Peder bliver konfirmeret den 6. maj 1861. Hans karakterer er: Kundskaber: mg og Opførsel: mg. Han er vaccineret den 16. oktober 1851 af Mecow. Ved konfirmationen er hans forældre stadig ikke gift, idet moderen står først i kirkebogen og faderen er nævnt sidst.

Lægdsrullen

Peder optages i lægdsrullen i 1861. Landrullen – tilgangsrulle L Skanderborg, lægd nr. 74 Horsens, han optræder med løbenummer L:1410. Som slægtning opgives Sidsel Marie Pedersdatters Søn Peder Pedersen, fødested: Horsens, født 23/12 – 46. Som anmærkning står 75 – N – 3 –.

Ovenstående betyder, at Peder nu er opført i lægd nr. 75. I denne lægdsrulle står han med løbenr. N:3, igen Sidsel Marie Pedersdatter, som hans moder. Peder Pedersen står som født i Horsens og født 1846, tilført fra: 74 – L – 1410. Anmærkningen denne gang er: Ring K – 86 – q – 6 R, under 6-tallet ses svagt et 7-tal. Et kik i Ringkøbing lægd 86 i året q viser ingen Peder Pedersen. Søgte også på det nummer, som 86 senere får uden at kunne finde ham videre i systemet. En undersøgelse af, hvad R kan stå for gav heller ikke noget resultat, dvs. jeg forsøgte med året R. Da jeg fandt ham i militærets stambøger for sergenter



Dette er det ældste billede, jeg har af Peder.

Af særlige bemærkninger står der om ham, at han er ”Til Tjeneste ved Gymnastikskolen Compagnilærer-afdelingen fra 5/8 69 – 9/2 70.” og ”Compagni og Svømmelærer 1870.” samt ”Forflyttet til 20. Bataljon. d. 5/10 70”.

Det sidste give svaret på, hvorfor han senere opgiver til kirkebogen i 1871, at han er ved 20. Bataljon, 3. Kompagni.

viste det sig, at han kom fra en lægdsrulle i Skanderborg købstad – lægd nr. 188 i 4. udskrivningskreds året Q. Derfra kommer jeg tilbage til Aarhus købstad – 230 i året A – 1877, hvor han i Tilgangslisten står som nr. 272.

Militærets stambog

En eftersøgning i 20. Bataljons stambog gav ikke noget resultat, men da jeg søgte efter Anders Pedersen ved 14. Bataljon, hvis ældste søn senere bliver gift med den ene af Peders tvillingedøtre, var der pludselig ”bid”.

I stambogen står der, at Peder bliver udskrevet fra 4. Udskrivningskreds, lægd 188 – Q – 31 (Lægd nr. 188 – Skanderborg købstad – årstal Q = 1866 og nr. 31 er hans nummer i listen).

Han kommer til 14. Bataljon, 2. Kompagni, (5. Regiment) (Falsterske Fodregiment), der er ingen oplysninger om, hvornår han møder som menig.

Første reelle oplysning om ham er, at han 1. oktober 1867 begynder på Central Korporal Skolen, denne uddannelse afslutter han den 9. juni 1868. Den 1. april 1868 udnævnes han til Undercorporal. Den 30. juli 1868 udnævnes han til Korporal og den 1. december 1869 udnævnes han til Sergeant.

Han er i tjeneste ved 14. Bataljon fra 10. juni 1868 til 4. oktober 1870.

Børnene

Den 24. januar 1871 nedkommer Ugift Maren Petrea Petersen, 24 Aar, Møllestien 36, med en søn. Selv anmeldt Barnefader Sergeant ved 20 Bataljon 3. Kompagni Peder Pedersen. Sønnen får navnet **Niels Anton Pedersen**.

Faddere

Madam Tørring,
Jomfru S. Petersen,
Tobakskjører R. Petersen,
Skomager Tørring,
Barnets Fader.

Bryllup

Den 14. mai 1872 bliver Ungkarl, Sergeant ved 20 Bat. Peder Pedersen (25 år) gift i Vor Frue Kirke i Aarhus med Pigen Ugift Maren Petrea Petersen (25 år). Vidnerne er: Arbejdsmand Rasmus Petersen og Skomager J. Tørring.

Flere børn

Den 20. juni 1872 nedkommer Maren med deres andet barn, en søn, han får navnet **Julius Johan Carl** i Vor Fru Kirke, Aarhus. Familien bor da på adressen: Møllestien 36, Aarhus. Som fader står Peder som Sergeant ved 20 Batt. 3. Comp.

Faddere

Madam Langeland,
Jomfru Petersen,
Skomager Tørring,
Particulier Schmidt.

Barn nummer tre bliver en pige, hun kommer til verden i Domsognet den 28. april 1874, hun får navnet **Johanne Henriette**. Hun er datter af Sergent Peder Pedersen og hustru Maren Petrea f. Petersen, 28 år, bopæl Fiskergade 50. Hun bliver døbt i Vor Frue sogns kirke 27. juni 1875. På dette tidspunkt er de flyttet til Møllestien 47.

Faddere

Jomfru Sine Petersen
Jomfru Gitte Petersen
Snedker Langeland
Gartner Rasmus Petersen

Barn nummer fire bliver også en pige, hun kommer til verden i Vor Frue Sogn den 24. oktober 1875, hun får navnet **Cecilie Marie Bergitte**. Familien bor da på Møllestien 47. Cecilie bliver døbt den 2. juli 1875 i kirken



Maren Petrea og Peder med Niels Anton. Billedet kan godt være deres bryllupsbillede

Faddere

Madam Tørring
Jomfru Petersen
Snedker Langeland
Gartner Petersen

Barn nummer fem bliver en søn, han kommer til verden den 4. marts 1877 i Vor Fru Sogn, Aarhus, han får navnet **Charles Rasmus**. Familien bor nu på adressen: Møllestien 47, Aarhus. Peder har nu fået titlen Naadler¹⁾.

Faddere

Madam Petersen,
Jomfru Petersen,
Gartner R. Petersen,
Faderen.

Barn nummer seks bliver en søn, han kommer til verden den 2. februar 1879 i Vor Fru Sogn, Aarhus, han får navnet **Peter Emil**. Familien bor nu på adressen: Møllestien 47, Aarhus. Faderen er stadig Naadler.

Faddere

Moderen,
Jomfru Langeland,
Arbejder R. Petersen,
Faderen.

Syvende gang, Maren bliver gravid, bliver resultatet et par tvillinger, det bliver to piger. Den første kommer til at hedde: **Mathilde Birgitte** og den anden kommer til at hedder: **Cæcilie Elisabeth**. De bliver født den 30. august 1881. De bor stadig i Vor Frue Sogn, Aarhus. Peder er stadig Naadler.

Faddere ved Mathildes dåb

Madam Holdensen,
Jomfru Kirstine Langeland,
Skomager J. Tørring,
Skrædder P. Pedersen,
Faderen.

Faddere ved Cæcilies dåb

Jomfru Nielsine Petersen,
Jomfru Emilie Holdensen,
Skomager J. Tørring,
Skrædder P. Pedersen,
Faderen.

1) Nådler = Håndværker der fremstiller nåle, senere også hægter og maller mv. (Store danske Encyklopedi). Naadle. (fra ty. nadeln, til ty. nadel, naal (se Naal); jf. I. Naad samt naale; fagl., især sko.) sammensy overlæderets (skaf-tets) forsk. dele (inder-, mellemfo(de)r osv.) paa fodtøj. MO. Tøsen, han danser med, naadler hos en Skomager i Kristenbernikovstræde. (skomagerdrengen) kunde baade skære og sy og naadle og pløkke. (sj.) udføre pyntestik-ninger ell. sømme paa skjortelinninger olgn. *hos Skræder Franks Madame . . lærte jeg . . | At kante Halsbind . . | At spinde, strikke, naadle. (Ordbog over det danske sprog)

Folketællingen 1880

I 1880 består husstanden på Møllestien 47 af følgende personer:

1. Peder Pedersen, 33 år, Gift, Husfader, profession: Nådler, født i Horsens.
2. Maren Petersen Født Petersen, 34 år, Gift, Hans Kone, født i Aarhus.
3. Niels Anton Petersen, 9 år, Ugift, Hans Søn, født i Aarhus.
4. Julius Johan Petersen, 7 år, Ugift, Hans Søn, født i Aarhus.
5. Johanne Henriette Petersen, 6 år, Ugift, Hans Datter, født i Aarhus.
6. Charles Rasmus Petersen, 2 år, Ugift, Hans Søn, født i Aarhus.
7. Peter Emil Petersen, under 1 år, Ugift, Hans Søn, født i Aarhus.
8. Ingeborg Marie Vang, 23 år, Ugift, profession: Huusmage, Skriver Fortegnelser, Brikantinde, født i Kjøbenhavn.
9. Stina Svendsen Født Jønson, 42 år, Enke, Husmoder, profession: Wadsk, født i Røserig i Sverrige. *Peder Pedersen, ca. 1896*
10. Svend Adolf Svendsen, 7 år, Ugift, Hendes Søn, født i Todbjerg, Aarhus Amt.



Peders notesbog

Følgende er en afskrift af en notesbog, som har tilhørt Peder Pedersen. Den som har fotograferet bogen skriver følgende notat:

Det følgende er en kopi fra Peder Pedersens notesbog. Han var nådler og lejetjener og skrædder i Svendeforeningen. Siden med mærkedage indeholder følgende:

1881 Mærkedage

13/10	Frøken	Marie Büngers	fødselsdag
6/11	Frøken	Cecilie Kirkebys	fødselsdag
11/11	81	se nedenfor.	
28/11	Tante	Sine Petersen	do
12/12	Onkel	J. Tørring	do

17/12 Tante Bergitte Petersen do
23/12 Farfar (min) do (f. d. 23/12 46)

1882

10/1 Bedstemoder Bergitte Petersen do
24/1 Søn Niels Anton Pedersen, do (f. d. 24/1 71)
2/2 Søn Peder Emil Pedersen, do (f. d. 2/2 79)
14/2 Bedstefader Rasmus Petersen/Borre/Balle /do (f. d. 14/2 10)
22/2 Frue Büngers do
4/3 Søn Charles Rasmus Pedersen, do (f. d. 4/3 77)
25/3 Rasmus E. Weng i Randers Hospital fødselsdag
6/4 Hustru Maren Petrea f. Petersen fødselsdag (f. d. 6/4 46)
15/4 Svoger J. Tørring Bryllup m. Jomfru Nielsen (f. d. 15/4 79)
16/4 Agnes Tørring fødselsdag
30/4 Frøken Inger Kirkebye fødselsdag
28/4 Datter Johanne Henriette Pedersen (f. d. 28/4 74)
10/5 Doctor Byngers Bryllupsdag (Br. 10/5 60)
Langelands do (Br. 10/5 61)

Her følger fodnoten, som der henvises til ovenfor.

11/11 81 tvillinger hjemmedøbt. (født d. 30/8 81) (i Kirken)
den først fødte: Mathilde Bergitte Pedersen
den anden: Cecilie Elisabeth Pedersen

Ny side

20/5 Axel Tørrings fødselsdag
20/6 Søn Julius Johan Carl Pedersen (f. d. 20/6 72)
20/6 Jens Tørring fødselsdag
21/6 Mathilde Tørring do
14/7 Jøxxxtin Romann & Fr. Stabel Bryllup 1882
6/8 Ellen Tørrings fødselsdag
20/8 Aage Tørrings fødselsdag
30/8 Tvillinge Mathilde Bergitte Pedersen (30/8 81)
Døtre Cecilie Elisabeth Pedersen (30/8 81)
5/9 Marie Tørrings fødselsdag
12/9 Madam Tørrings do
8/5 96 Bryllup Jensine Petersen og Guldsmed Rasmussen
29/8 Søn Niels Anton Pedersen og Maries Bryllupsdag
8/12 Datter Henriette og Overgaards Bryllupsdag
8/5 94 Mathilde og Sørensen Bryllupsdag
20/11 Julius og Maries Bryllupsdag

Herefter fortsætter bogen med: Udgifter til Nådleriet.

Ovenstående er en transskription af nogle af siderne, jeg har fået fra Per Kudahl, han fortæller, at en tante skulle have hele bogen. Jeg forsøgte, at få en fuldstændig scanning, så jeg kunne forsøge at transskribere hele bogen, men Per Kudahl døde før jeg fik den.

Familiehistorie

Jeg har undret mig meget over at Pedermoder ikke står i lommebogen med hendes fødselsdag? Men som det fremgår i begyndelsen af historien om Peder bliver han sat i pleje. Jeg tror nu, at han ganske simpelt bliver undsagt af sin moder. Han er jo, hvad man den gang kaldte, et uægte barn, hun har derfor ikke villet kendes ved. Der er meget, der tyder på dette, idet hans mor bliver gift i 1860 og på det tidspunkt betegnes hun som ”Pige”, dvs. at hun ikke opgiver at have født et barn tidligere. Peder har altså oplevet at blive ”smidt ud”. Da hans datter Mathilde er lige så uheldig, som hans moder var, vil han ikke have, at hans barnebarn skal vokse op uden en familie og uden at kende sit ophav, så Peder og Maren Petrea tager barnebarnet Svend Aage til sig, således at han vokser op hos sine bedsteforældre. De to bedsteforældre går så meget op i, at Svend Aage skal have et godt liv, at da Maren Petrea ligger for døden, får hun en svigersøn Severin Overgaard til at love, at han vil tage sig af Svend Aage, efter hun er død. Da



I bagerste række fra venstre er det: Andrea Rasmine Jacobsen, Peter Emil Pedersen (1879), Marie Anna Pedersen, Niels Anton Pedersen (1871), Charles Rasmus Pedersen (1877) og Nikoline (Line) Jakobine Danielsen, midterrækken: Cæcilie Elisabeth Pedersen (1881), Maren Petrea Pedersen (født Petersen) og Peder Pedersen, Mathilde Birgitte Pedersen (1881), forreste række: Jakob Severin Rasmussen Overgaard (Onkel Overgaard), Johanne Henriette (Tante Jette) Pedersen (1874), Birgitte Envoldsdatter (Nielsen), Ellen Marie Mogensen, Julius Johan Carl Pedersen (1872). Børnene fra venstre: Johan Overgaard (1898), Ellen Overgaard (1897), Martha Overgaard (1900), Olga Elisabeth Pedersen (gift Kudahl) og Carl Rudolf Pedersen. Billedet er taget i Peder og Marens hjem Klostergade 40, Aarhus ca. 1901.

Svend Aages mormor dør, er han kun 14 år, han bor hos familien Overgaard indtil han bliver 17, hvor han stikker til søs.

Peder og Maren og nogle af deres børn

Følgende er fortalt på engelsk af Lili, som er emigreret til Australien²⁾. Når følgende læses, skal der huskes på at dette er fortalt af en ældre dame, som fortæller om hvad det skete i hendes barndom over 50 år før dette blev fortalt. Det gør ingenlunde historierne mindre værd, de giver et rigtigt flot billede af datiden.

Lili's relation til Peder Pedersen er:

Peder Pedersen → Julius Johan Carl Pedersen → Emmy Erna Pedersen → Lili. Dvs. Lili er oldebarn til Peder

Peder og Maren Petrea

Her følger noget min moder fortalte, om hendes bedsteforældre Peder Pedersen og Maren Petrea Pedersen. Min moder huskede, at de og hendes familie alle boede i Sønder Allé, Aarhus. Bedsteforældrene var meget distingveret³⁾, det må have været derfor, min moder troede, at Peder Pedersen var noget ved militæret (Folk fra militæret har altid haft næsen i sky).

Julius Pedersens børn kunne ikke lide deres bedsteforældre. Hvis en af dem blev sendt hen med en besked til deres bedstemoder, ville børnene med vilje ringe på hoveddøren, når hoveddøren derpå blev åbnet, fik børnene at vide, ”at de skulle gå om til bagdøren”. Hvis familien Julius var inviteret til middag hos bedsteforældrene, skulle børnene sidde i køkkenet. Ved sådan en fest, hvor der skulle være en stor fin middag, havde enten bedstemoderen eller køkkenpigen ved et uheld kommet soda i suppen i stedet for salt, det havde moret børnene gevaldigt. Både den gang og i min tid skulle drengene bukke og pigerne neje, når de hilste på de voksne. Også min moder og hendes søster skulle bukke og neje og de måtte ikke tale til deres bedsteforældre med mindre, de først havde fået tilladelse til det.

Mathilde og Svend Aage

Svend Aage Pedersen (Karlby) født 30. september 1903 Aarhus Domkirke. Død – forsvundet i USA omkring 1931⁴⁾.

Jeg er ikke sikker på om Svend Aage var deres søn. Jeg mener, at kunne erindre at Svend Aage's moder døde, og at han havde et hårdt liv. Da han var 14 år gammel, tog han hyre på en båd til USA. Var der ikke et jordskælv i Los Angeles på det tidspunkt, da man sidste gang hørte fra ham? Han formodes at være død 16. december 1931. Min moder nævnte en gang hendes fætter Svend Aage, så jeg tror, at hans moder var en Pedersen. Faderen var Johannes Dam fra Såby Karlby. Svend Aage blev født hjemme i Klostergade 40? Det er Svend Aage's bedsteforældres adresse.

Da jeg var ca. 2 år gammel, flyttede Bedste, min mor og jeg ind i huset, hvor købmandsforretningen var, den der tilhørte Tante Mathilde, det var i Tværgade. Den gade eksisterer ikke længere, den kaldes nu Nørreport. Gaden er også meget bredere. Huset, hvor forretningen lå var tæt ved Mejlgade⁵⁾.

2) Teksten er ikke direkte oversat, jeg har til en vis grad forsøgt at oversætte, således at forståelsen for datidens liv og kultur er bevaret.

3) Folk der mener, de er lidt mere end ”almindelige” mennesker.

Den gang flyttede man en måske to gange om året? Det foregik i april og måske også om efteråret, men det er jeg ikke helt sikker på⁶⁾. Men det var i hvert fald i april, vi flyttede og da mange flyttede, havde de mænd, som udførte flyttarbejdet meget travlt. Jeg fortæller dette, fordi da vi ankom til lejligheden, hvor vi skulle bo, jeg tror, jeg har været omkring 2 år og jeg skulle bruge min potte. Efter at jeg var færdig med mit gøremål, skulle de voksne have kaffe, flyttemanden ville have en teske til at røre sukkeret rundt i sin kaffe. Panic - ingen vidste, hvor de kunne finde en teske. Men flyttemanden fandt en lille pind på gulvet, den tog han og brugte til at røre rundt i koppen med. Hvad han ikke vidste var, at pinden netop var blevet fisket op af min potte, han brugte den og før nogen kunne nå at sige noget til ham, var han i gang med at drikke kaffen.

Den ældste søn Niels Anton

Niels Anton og vist nok hans kone Marie emigrerede til USA. Hans 2 børnebørn (grandsons) var de første 2 amerikanske soldater, som krydsede grænsen fra Tyskland ind i Danmark, da 2. verdenskrig sluttede i 1945. De kom til Danmark for at møde deres familie i Danmark, de kom derfor til Aarhus. De var mormoner, min moder vidste nøjagtigt, hvilken familie de kom til at bo hos i Aarhus. Min moder havde nemlig lejet nogle mormoner et værelse og fordi mormoner har nogle begrænsninger til, hvad de må spise, fik min moder mange telefonopkald, hvor hun blev bedt om at fortælle, hvordan man kunne underholde mormonerne? De var høje mænd, den ene blond og den anden mørk. Jeg så billeder af dem og medlemmer af familien Overgaard uden for deres hus i Herluf Trolles gade. Netop som Dagny Overgaard havde fortalt mig i 1944. Dagny var synsk. Hun og jeg var meget nære venner, hun betroede sig ofte til mig. Dagny var ældre end mig. Jeg vil fortælle mere om Dagny, når jeg kommer til hendes familie.

Næstældste søn Julius Johan Carl

Julius Johan Carl er Lilis morfar, han blev gift med Ellen Marie.

Ellen Marie var datter af Franz Dahl, Søften. Franz var søn af storbonden på Nørreris⁷⁾. Franz's moder var Anna Margrethe Dahl født Mathiassen. Nørreris tilhørte i gammel tid Niels Ebbesen.

Julius døde efter et fald fra et gitter. Han havde været i gang med at kontrollere en maskine under sit arbejde på Oliemøllen. På Oliemøllen kaldte de ham Carl. Han var formand på møllen, hans læderjakke var kommet ind i maskinen og derved kom han i klemme.



Her står Julius lige midt i billedet, læg mærke til den lille dreng, dengang var børnearbejdere ikke

forbudt.

- 4) Se levnedbeskrivelsen om Svend Aage andet sted i bogen.
- 5) Ejendommen er faktisk hjerneejendommen Nørreport - Mejlgade, nordøstlige hjørne.
- 6) Skiftedagene den gang var officielt 1. maj og 1. november.
- 7) Nørreris er en proprietærgård på 280 ha ved Hinnerup. Gården er delvist udstykket fra Lynderupgård i 1867, da den første ejer var næstældste søn derfra. Indtil efter århundredskiftet hørte der to kirker til, bl.a. Lynderup kirke.

var døende. Han bad ambulancefolkene om at høre alt, hvad han havde at sige. Han fortalte dem meget omhyggeligt, hvordan hans kone skulle fortsætte sit liv og hvad han ønskede, der skulle blive af hans 5 børn.

Julius Johan Carl's yngste datter Emmy Erna Jensen født Pedersen blev Lilis moder.

Det tredje barn var datteren Johanne Henriette

Johanne Henriette blev gift med Severin Overgaard, de tilhørte den Katolsk – Apostoliske kirke i Frederiks Allé, der er den sidste bygning, inden man kommer til parken ved rådhuset.

Tante Jette og Onkel Overgaard, som vi kaldte dem, boede i Herluf Trolles gade, de havde et hus med en lille have foran huset og en have bagved huset også. Når man kom ind af hoveddøren, var der en entre (a hall), hvorfra der gik en trappe op til 1. sal, hvor soveværelserne var. Til venstre var der en dør til opholdsstuen, lige ud var en dør, som førte ind i spisestuen, som var meget stor, den havde samme bredde som hele huset. Der var en dør fra spisestuen, som førte ud i køkkenet. Køkkenet var Tante Jette og datteren Karens domæne, de kunne koge og bage til mange mennesker. Jeg har stadig en kageopskrift, jeg fik af Karen.

Tante Jette var meget snild og opfindsom, f.eks. var borddækningen til jul eller påske den rene drøm. Der var små flødeflasker dekoreret med krepepapir, hvor der foran hver person, omkring bordet, var flasker med stearinlys, der var elegante bordløbere med påskeliljer til påske og meget mere, til jul var bordet en drøm med flotte juledekorationer. Tante Jette kunne strikke, hækle, brodere og sy og hun var en fantastisk dejlig person. Hun var meget klog, du ville opdage, at der var mange familiemedlemmer, som gik til hende for at få gode råd.

Til jul og påske kom hele familien Overgaard (næsten alle) til Herluf Trolles gade. Min bedstemoder, min moder og jeg var altid inviteret nogle af dagene. Jeg ved ikke, hvor langt spisebordet var, men vi kunne alle sidde ved det. Før vi satte os til bords for at spise, skulle vi alle stå pænt bag ved vores stole. Mens vi stod der, bad Tante Jette eller Onkel Overgaard en bordbøn. Gæt en gang, hvem der en gang glemte at stille sig bag stolen, det var mig. Jeg kom på benene i en fart, Tante Jette sendte mig et varmt lille smil.

Onkel Overgaard var meget sød og rar, han samlede alle børnene omkring sin rokestol og fortalte historier. Han var meget god til at fortælle, vi sad alle sammen meget stille og roligt og lyttede til hans fortællinger.

Efter at Onkel Overgaard døde fortsatte Tante Jette traditionerne.

Onkel Overgaard havde en broder, som boede i Fredensvang, hvis jeg husker rigtigt, lå huset på Alfavej. Den broder var en tur i USA. Der fik han tilnavnet "Indianerhøvding". Jeg kan huske et billede af ham i indianerkostume.



Katolsk-Apostolisk kirke på Frederiks Allé i Aarhus.

Jeg kan ikke huske at have hørt, at Overgaards havde mere end 11 børn, men jeg kan huske, at have hørt en samtale om en begravelse, hvor der var holdt en tale om glæden for den døde person, som nu var i himlen og min bedstemoder, som var meget ked af det, fordi et meget sygt barn måske ville dø, barnet var ikke en baby.

Dagny

Dagny Overgaard var den yngste af Tante Jette og Onkel Overgaards børn. Der var noget galt med hendes ben, det var et eller andet med akillessenen. Dagny blev sendt til en slags hjem i København. Der lærte hun kontorarbejde, desuden fik hun lært at spille på klaver, desuden lavede hun nogle meget smukke broderier. Dagny var nogle få år ældre end mig, vi var meget nære veninder. Jeg tror ikke, Dagny havde andre nære veninder end mig. Dagny var synsk og hun betroede sig ofte til mig, det var om ting, som hun absolut ikke fortalte til andre. Jeg kørte hende en gang en tur i hendes rullestol. Hvorfor gjorde jeg egentlig ikke det oftere? Hun fik engang et halvdags kontorjob om formiddagen på et kontor i Søndergade i Aarhus. Jeg arbejdede ikke ret langt derfra, hvor hun arbejdede. I min middagspause mødtes jeg med hende, vi vandrede så sammen mellem to sporvognsstoppesteder, hun steg derefter på sporvognen og tog hjem med den. Hun kunne kun gå med stort besvær og hun havde en "metal splint" i sine ben. En ung mand, som boede på den anden side af Herluf Trolles gade, vinkede ofte til hende, når hun sad oppe i hendes vindue. Men Tante Jette kunne ikke lide, at han vinkede til hende. Måske havde hun sine egne grunde til det. Dagny fortalte mig mange ting, hun havde "drømt", bl.a. som jeg tidligere har nævnt om vores familie fra USA, dvs. soldaterne. Mange af de ting hun fortalte mig om, gik faktisk i opfyldelse. Helluf Trolles gade var i den ene ende af byen og jeg levede i den modsatte ende. Hvis vi havde boet tættere ved hinanden, er jeg sikker på, vi også havde set mere til hinanden.

Efterskrift

Min oversættelse slutter her. Lili skriver meget mere, men det handler alt sammen om Tante Jette og Onkel Overgaards børn.

Fortælleren Lili emigrerede til Australien i 1947. Hun boede 2011 i Sandy Beach i New South Wales.

Brevene med ovenstående oplysninger har jeg fået fra Per Kudahl, Aarhus, som havde kontakt til Lili.

Billederne i denne levnedbeskrivelse har jeg modtaget fra Per Kudahl, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Inden jeg fik kontakt til Per, havde jeg ikke et eneste billede af denne gren af familien.

Per Kudahls hjemmeside forsvandt fra nettet og da jeg googledede hans navn, viste det sig, at han var død i 2014.

Peders død

Peder dør den 5. januar 1916, han bor da Sønder Allé 46, han bliver begravet på Nordre Kirkegaard den 10. januar 1916. Han bliver 69 år og da han dør er hans beskæftigelse Lejetjener. Han bliver begravet af Stiftsprovst Lindhardt fra Århus Domkirke. I kirkebogen står der en fejl, idet det angives at han er gift med Karen Marie f. Petersen.

Her har både præst og kordegn skrevet forkert i kirkebøgerne. Peder var gift med Maren Petrea.

Oplysningerne fra dødsanmeldelsesprotokollen

Enken Maren Petrea Petersen, f. Petersen lader anmelde at Lejetjener Peder Petersen 69 Aar gammel er død den 5. januar 1916 efterladende sig Enken og 7 børn. Ejer intet. Sønder Allé 46 II.

Enken hensidder i uskiftet Bo med Afdødes Livsarvinger, uden at Boet har været under offentligt skifte. Pr. 48 – 351.

Lidt mere om Peder Pedersens børn

Peter Emil blev udlært maler og da han var bare 25 år, begyndte han som selvstændig malermester.

19. august 1904 i Lading kirke, Aarhus amt bliver Ungkarl Malemester Peter Emil Pedersen af Aarjus. – Søn af Naadler Peder Pedersen og Hustru Maren Petrea Pedersen, født i Aarhus 2. februar 1879, 25 Aar, viet til Pige Andrea Rasmine Jakobsen af Skjolddelev Mark (Mødal). Datter af ugift Inger Marie Kristine Jakobsen, født i Boeslum, Draaby sogn, Mols herred, den 22. juni 1878, 26 Aar.



Den 5. marts 1944 holdt Peter Emil en fest i anledning af hans 40 jubilæum som malermester.

Peter Emil til jubilæumsfesten. Bemærk til højre for han stå en meget fin skabsradio, det var ikke mange hjem, der havde råd til sådan en.

15. Maren Petrea Petersen

Maren Petrea Petersen blev født den 6. april 1846 i Vor Frue Sogn i Aarhus. Hun blev døbt i kirken den 22. juni 1846. Forældrene var **Dagleier Rasmus Pedersen Balle** og Hustru **Birgitte Nielsdatter**¹⁾ i Møllestien.

Faddere

Pigen A. M. Hechner,
Pigen M. Hopfensitz,
Klinker F. Clausen,
Kleder²⁾ N. Mikkelsen,
Tjenstekarl L. Nielsen.

Bryllup

Den 14. maj 1872 bliver Ungkarl, **Sergeant ved 20 Bataljon Peder Pedersen** (25 år) gift i Vor Frue Kirke i Aarhus med Pigen Ugift **Maren Petrea Petersen** (25 år). Vidnerne er: Arbejdsmand Rasmus Petersen³⁾ og Skomager J. Tørring.



Maren Petrea ca. 1901.

Børn

Maren og Peder får 8 børn, se oplysningerne om børnene i Peder Pedersens levnedbeskrivelse.

Dødsanmeldelse

Følgende oplysninger er fundet i: Aarhus kriminalret B356 1996/4 side 101, nr. 640

Flow anmelder, at Enken efter Lejetjener Peter Petersen, Maren Petrea Pedersen, f. Petersen, 71 år gl. er død den 6/11 1917 efterladende sig 3 Børn. Ejer intet. Herluf Trollesgade 59².

-
- 1) Det er egentlig lidt interessant, da Birgitte bliver født er hende faders navn Envold Nielsen. Dvs. at hendes navn i 1817, da hun bliver født, burde være Birgitte EnvoldsDatter. I hendes forældres levnedbeskrivelser står hun derfor som Birgitte EnvoldsDatter.
 - 2) Kleder = Kløver var en betegnelse for én der arbejdede ved landbruget i henhold til "Ordbog over det Danske Sprog".
 - 3) Formentlig Maren fader.

24. Anders Pedersen

Anders Pedersen blev født den 17. januar 1819 i Karlby i Krogsbæk sogn, Sønderhald Herred, Randers amt, som uægte søn, dvs. uden for ægteskab. Moderen var pigen **Karen Andersdatter** i Karlbye og udlagt som barnefader blev Ungkarl **Peder Pedersen** af Schjering i Egaa Sogn. Formentlig Skiering – Skæring.

Frembaaret af Pigen Maren Andersdatter i Karlbye.

Faddere

Gaardmand Søren Andersen og
Søn Anders i Bjerregaarden
Gaardmand Christen Madsen af Ølstrup
Indsiddet Niels Christensen af Karlbye.

Konfirmation

Anders bliver konfirmeret i Krogsbæk i 1833 i kirkebogen står; at hans moder er Karen Andersdatter i Karlby og faderen Ungkarl Peder Marcusen. Kundskaber: udmærket god og Opførsel: meget god, Vaccineret: 11. juni 1820 af Simony.

Jeg tror jeg har fundet Anders efter konfirmationen, hvor han kommer ud at tjene, ved en gårdmand i Karlbye.

Folketælling 1834 – Krogsbæk sogn

Karlbye

Søren Eriksen, 34 år, Gift, gårdmand
Ane Kirstine Sørens datter, 30 år, Gift, hans kone
Anders Pedersen, 15 år, Ugift, tjenestedreng.

Hans moder bliver aldrig gift med faderen, hvilket fremgår både, da han bliver konfirmeret, og også af teksterne i Lægdsrullen.

Folketælling 1840 – Aarhus Købstad

Studsgade – Westre Side

Christian Sørensen Back, 35 år, gift, Wognmand
Christiane Hansen, 29 år, ugift, Hans kone
Emma Cathrine, 1 år, ugift, Deres datter
Anders Pedersen, 20 år, ugift, Deres Tjenestekarl
Mette Marie Ulstrup, 14 år, ugift, Deres Tjenestepige.

Min begrundelse for at vælge Anders Pedersen i denne plads er, at det er adressen Studsgade, hvor Mette Rasmussen, som han senere får barn med, også har adresse. Endvidere kommer han til at betale mulkt til lægdsrullen, det kan tyde på, at han ikke har meldt adresseændring, da han flyttede fra Karlby og ind til Aarhus.

Lægdsrullen

I lægdrullen 1840 står der mange oplysninger, her følger dem jeg kan læse: Artillerist 9. juli 1842.

Anders bliver optaget i Lægdsrullen for 2. Jyske distrikt, Randers amt i Lægd nr. 60 (Krogsbæk). Han står som uægte søn af Karen Andersdatter født 14. januar i 1819, som løbenummer E122 – Nyt 112.

I 1822 får han løbenr. 88, han er stadig uægte med moder Karen Andersdatter i 1825 nr. 80, i 1828 løbenr. 67, i 1831 løbenr. 54, i 1834 løbenr. 42, i 1837 løbenr. 39, han er nu 18 år og har tilsyneladende været på session, idet han er målt til 60½ tommer i højden (158 cm), dette er dog streget over og der er tilføjet 61½ = 161 cm.

I 1840 får han det nye løbenr. 34, i rullen står der mange oplysninger omkring hans session. Hans alder angives til 21 år. Det er stadig kun Karen Andersdatter, der er nævnt som hans familie.

Han udskrives til Artilleriet den 9/7 1842. Han bliver af en eller anden grund pålagt en Mulkt (Bøde) på 1 rigsbankskilling den 19/12 1840, denne bliver betalt i 1841. Mulkt blev for det meste pålagt personer, der ”glemte” at møde frem til sessionen eller flyttede til et andet sogn uden at melde adresseændring. Han bliver igen sessionsmålt til 61½ tomme = 161 cm. I anmærkningerne står: A.P. 12. Novb. 1839. Forlover Gaardmand Søren Eriksen i Karlbye.

I 1842 får han nyt nr. 25.

Børnene

Anders Pedersen bliver født den 11. januar 1849 i Vor Frue Sogn, Aarhus, som søn af Ugift **Fruentimmer Mette Rasmussen** fra Haar, tjenende for Købmand Lottrup. Som barnefader blev udlagt Sappeur

Anders Pedersen Karleby for tiden paa Als. Anders bliver døbt i kirken den 25. marts 1849. Her bor familien i Studsgade. Sappeur (sapør) er en soldat i ingeniørtropperne, der graver skyttegrave. Den gang var det håndarbejde, der blev gravet med spader og lavet afstivninger af planker.

Faddere

Pigen Kirstine Jensen

Pigen Maria Jensen

Høker L. Meier

Tjenestekarl H. Ziilian (Hector Ziilian, 28 år)

Tjenestekarl S. Rasmussen

Bryllup

Den 9. oktober 1849 bliver Ungkarl og Dagleier **Anders Pedersen**, 30 år gammel født i Krogsæk sogn viet til Pigen **Mette Rasmusdatter**, 32 år gammel Datter af **Husmand Rasmus Sørensen Bødker** i Haldum. Brylluppet fandt sted i Domkirken i Århus.

Flere børn

Rasmine Pedersen Carlby bliver født 12. maj 1852 i Funder sogn, Viborg amt, Forældrene Mejeriforpagter der ved Seilgaard Anders Pedersen Karlby og Hustru Mette Rasmusdatter. Døbt i Funder kirke 15. juni 1852.

Barnet frembaaren af Gaardmand og Kroholder Poul Pedersens Hustrue Cecilia Kirstine Lars-Datter af Funder. Hvor ogsaa fulgt af: Gaardformand Jens Peter Jensen Abildskous Hustrue Ane Margrethe Hendriksdatter af Funder,

Faddere

Skovfoged og Engvander Johannes Brodersen af Harbo Lunde
Indsidder Iver Espersen og
Indsidder Linddhart paa Seilgaard

Lorents Pedersen Carleby bliver født den 25. marts 1854 i Viby sogn ved Aarhus, som søn af Anders Pedersen Carleby og Hustru Mette Rasmusdatter, Bruunshaab, Moderen 36 Aar, Introduceret 28. Maj. Han bliver døbt den 28. Maj i Kirken.

Baaren af Spekhøker Rasmussens Kone i Aarhus¹⁾

Faddere

De øvrige Faddere
Høker Mejers Kone og
Sygestuevogter Jens Pedersen begge i Aarhus
Skovfoged Niels Mikkelsen paa Viby Mark
Fabriksarbejder Christian Frederiksen i Ny Bruunshaab

Caroline Kirstine Pedersen Karlby bliver født den 30. december 1855 Viby Sogn, Århus Amt. Forældrene var: Fabriksarbejder Anders Pedersen Karlby og Hustru Mette Rasmussen ved Bruunshaab. Moderen 37 Aar. Intro. 10. Febr. 1856. Dåbsdatoen er ikke noteret i kirkebogen.

Baaren af Tjenestepige Ane Katrine Jensen ved Brunshaab

Faddere

De øvr. Fadd:
Kirsten Marie Andersen paa Jærgaarden,
Fabriksarbejderne Anders Sørensen
Søren Caspersen og
Christian Frederiksen ved Brunshaab.

Søren Pedersen Karlby bliver født den 19. december 1857 i Viby Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt . Forældrene var: Fabriksarbejder Anders Pedersen Karlby og Hustru Mette Rasmussen ved Bruunshaab. Moderen 39 Aar. Introduceret 7. Febr. 1858. Dåben fandt sted den 5. April 1858 i Kirken.

Baaren af: Karethmager Larsens Kone i Aarhus.

Faddere

De øvrige Faddere.:
Jomfru Mine Meier,
Værtshusholder Rasmussen,
Slagter Jørgensen og
Muurformand Michel Jensen alle af Aarhus.

Lidt om Anders's arbejdsliv

I 1863 da sønnen Anders bliver konfirmeret arbejder faderen Anders som Bryggerkarl.

1) Slagtermester Jørgen Rasmussen, 52 år i 1855, gift med Nicoline Olesen, 32 år, født i Elsted sogn, Aarhus amt, Opslag 93 FT 1855, Aarhus, Vestergade

A. P. Karlbys gravsten

Familien Karlbys familiegravsted i Aarhus.

På stenen til venstre står der:

A. P. Karlby,,

Dbmd. E.M. 48/50

** 16/1 1819 † 3/5 1889*

og Hustru

Mette f. Rasmussen

** 2/1 1816 † 2/3 1899*

På stenen til højre står der:

Laura Jensine Karlby

f. Jean

** 3/4 1848 † 27/3 1921*

Dbmd. E.M. 48/50

sidste linje betyder: Dannebrogsmænd ErindringsMedalje 1848 – 1850.

I 1949 var A.P. i krig, han gravede bl.a. skyttegrave på Als. Han har modtaget en Erindringsmedalje for krigen 1848 – 1850.

Anders har udfyldt en ansøgning om erindringsmedaljen. Ansøgningen havde et indhold, som ses på næste side.

Død

Anders Petersen Karlby, Fyrbøder, død.

3. maj 1889 Bogholder Anders Petersen af Mundelstrup anmelder, at Fyrbøder Anders Petersen Karlby, 70 Aar gl. er død i dag. Arvingerne ere Mette Karlby født Rasmussen og 4 myndige Fællesbørn med hvilke hun vil sidde i uskiftet bo.

Hjortensgade 12

Enken hensidder i uskiftet Bo med den afdødes Livsarvinger uden at boet har været under Skifterettens Behandling.

Da han er Sapeur, da sønnen Anders bliver født, har jeg søgt 1. Ingeniørbataljon (1. Pionerbataljon). Officerer – mellem og understab for 1841 – 1870 Stambøger, igennem uden at finde ham.

I henhold til dødsattesten døde han af Emphysema pulmonum, hvilket på det tidspunkt var en sygdom der blev betegnet som for store lunger, det skyldes beskadigelse og svind af lungeaveolerne. Dette medfører permanent udvidelse af de mindste bronkier og sammensmeltning af lungeaveolerne til et større hulrum. Dvs. lungefunktionen nedsættes. Nu til dags hedder sygdommen ofte kronisk obstruktiv Lungesygdom eller KOL.



Familien Karlbys familiegravsted.

Skema til ansøgning om erindringsmedalje efter krigen 1848 – 1850

Spørgsmaal	Svar
Hvad er Deres fulde Navn?	Anders Pedersen Karlby
Hvilken Dag og hvilket Aar er De født?	Den 16. Januar 1819
I hvilket Aar har De deltaget i Krigen	1848, 1849 og 1850
Ved hvilken Afdeling (Institution) tjente De dengang?	Ingeniørtropperne
Ved hvilket Compagni, Escadron eller Bateria stod De?	1. Compagni – 5. Deling
Hvilket Numer havde De?	ingen
Fra og til hvilken Dag var De tjengjørende?	Fra April Maaned 1848 til September Maaned 1849 og fra 1. Januar 1850 til Krigens Slutning
Tjente De som Mening eller som Befalingsmand?	Som Sergeant
Blev De saaret i Krigen? Naar?	nei
Har De ligget paa Lazereth? Paa hvilket?	nei
Blev De fangen i Krigen? Naar og hvor?	nei
Har De Pension eller Invalid-for-sørgelse? Hvilket Nummer har Deres Pensionsbrev?	nei
Er De Medlem af ”De danske Vaabenbrødreres Selskab”? I hvilken af dettes Afdelinger og i hvilket Numer staaer De?	nei
Hvilket er Deres nuværende Stilling?	Fyrbøder
Hvor har De nu Bopæl? (Hvis De ikke boer i en Kjøbstad, bedes Amt, Herred, Sogn og By opgivet).	I Aarhus
Hvilken er Deres nuværende Adresse?	A. P. Karlby, Aarhus Mølle.
	Berigtiget Jørgensen

25. Mette Rasmusdatter

Mette Rasmusdatter blev født den 15. januar 1817. Forældrene var **Husmand Rasmus Sørensen Bødker** og Hustru **Bodil Jensdatter** i Haar. Mette blev døbt den 23. februar 1817.

Faddere

Gårdmand Peder Christian Jørgensens Hustru Karen Bertelsdatter i Sandbye.
Gårdmand Søren Pedersen
Rasmus Nielsen
Smed Frans Rasmussen Hæg
Gårdmand Niels Sørensen Hægs Hustru Maren Jørgensdatter i Haar.

Konfirmation

Jeg kan ikke finde hendes konfirmation.

Levned

Tjenstepigen **Mette Rasmusdatter**, 20 år, forlader Haldum sogn den 31. oktober 1837 og rejser til Århus. Side 486 – nr. 63 – Hun får et godt skudsmål.

Mettes død

Karleby Enke **Mette Petersen** f. Rasmussen, Nr. 643 – side 309, 1897 – 1900, død

Afskrift af Århus købstads, Dødsanmeldelsesprotokol, B56, 6090 Retsbetjent, 3. marts 1899

Graver Johansen anmelder, at **Fyrbøder Anders Pedersen Karlebyes** Enke **Mette** født Rasmussen, 83 Aar gammel, den 2^{dn} denne Måned er afgaaet ved døden, efterladende sig som eneste Arvinger en Søn, der er ansat ved Gødningsfabrikken i Mundelstrup og en Datter, der er gift i København med Slagter Strauch. Ejede intet, Afdøde boede i Mundelstrup hos Sønnen og afgik ved døden paa Kommunehospitalet, hvor hun var indlagt til Kur.

15/3 99 anmeldt for Hasle med flere Herreders Skifteret, hvis tilstaaelser modtagen 17/3 1899.



Gravsten over Mette Rasmusdatter. Her har stenhuggeren lavet en fejl. I følge stenen er Mette født 2. januar 1816. Men sådan en fødsel kan ikke findes i kirkebogen

26. Julius Jean

Julius fødsel og dåb

Jeg har ikke været i stand til at finde en Julius Jean født i København i 1810 til 1812.

I dette kapitel har jeg indskrevet, alt hvad jeg har lavet af arbejde for at finde noget om hans fødsel og hans forældre. Efter hans livsforløb, som slutter med hans død. Har jeg skrevet alle de tanker, jeg har gjort mig for at finde mere om hans familie. Samt forskelligt materiale, der er dukket op fra forskellige kilder.

Familielegenden

En af de ting, der fik mig i gang med slægtsforskning, var en historie, min mor havde fortalt. Vi skulle have en forfader, som var kommet til Danmark under Napoleonskrigen. Han var fransk officer, der var kommet med de spanske lejetropper, som boede på Koldinghus, den gang slottet blev brændt ned. Da jeg så opdagede, at min morfars mor hed Jean til efternavn, fik jeg rigtigt ”blod på tanden” til at fortsætte. Men skal man længere tilbage, end jeg er kommet her, skal man formentlig være i stand til at læse og forstå fransk.

Julius's konfirmation

Julius bliver konfirmeret i Garnisons, København 1826. Her står hans fader som Værtshusholder. I kirkebogen er der intet om, hvem hans fader i øvrigt var. Julius er 15 år gammel, da han bliver konfirmeret.

Læretiden som skomager

Følgende oplysning er fundet i Københavns Skomagerlav, Drengedokument med register, 1814 – 1851. (LAK. 6801-06-02)

Aar 1826 den 10n Maii har **Mester I. A. Thrane** indskrive Drengen Julius Jean til at lære i 4 Aar, regnet fra 1^{ste} Juli dette Aar.

Udlæret som Svend den 26. April 1830. Svendebrev den 3^d maii 1830. Han er optaget i Protokol over svendepøver Anno 1826 til 1832, som findes på Københavns Stadsarkiv side 227, Prøven er noteret, som fundet sted 29. April 1830, hvor han i listen over udlærte står som nr. 10 med navnet Julius Jahn, født i København, udlært hos Mester Thrane

Som nummer 9 i listen bliver samtidig udlært Carl Wilhelm Søhtz, født i Svellund, også udlært hos Mester Thrane.

Har søgt **pasprotokoller** for foreviste pas i Kalundborg 1830 – 1840 søger efter Julius, som rejser til Randers i denne periode.

Har søgt i Randers Byfoged pasjournaler fra 1832 – 31. april 1842 uden held.

Randers Byfoged, **Pasprotokol**, Foreviste pas, 22. nov. 1830 – 17. januar 1843. Der mangler Nov. 1836 – Juni 1839 i protokollen. Ikke fundet noget.

Har søgt Læggerne 81 og 115, Randers by og Sct. Mortens landsogn fra 1837 til 1845 uden at finde Julius. Randers er 2. Jyske Udskrivningsdistrikt.

Folketælling 1840

I 1840 arbejder Julius for en skomagemester, der hedder **Ole Seiersen**, 36 år, bosiddende i Slotsgaden nr. 125 i Randers. (Ny. mtr. 128 og 125 Slotsgade 8 og 10) Ole Seiersen er gift med **Mette Sophie Nielsen**, 34 år, de har ingen børn. På adressen bor desuden **Ane Bønning**, 31 år, sy pige, **Karen Hansdatter**, 24 år, tjenstepige, **Ane Dorthea Malberg**, 17 år, tjenstepige. Ud over Julius arbejder der følgende skomagersvende hos Seiersen. **Johan Christian Tylstrup**, 23 år, **Jens Olesen Kolberg**, 23 år. Desuden er der en flok skomagerlærlinge på adressen, det er **Christian Hanberg**, 19 år, **Christian Molbach**, 19 år, **Jørgen Jaravitschy**, 18 år og **Carl Frederich Tylstrup**, 16 år.

Bryllup

Den 6. november 1840 bliver **Ungkarl, Skomagersvend Julius Jean**, 28 år og Pigen **Kirsten Marie Andersdatter**, 21 år, gift i Sct. Mortens kirke i Randers.

Forlover

Menne (Formentlig – Skomagemester Anthon Menne – 30 år – FT.1840)

R. Hansen (Formentlig – Skomagemester Rasmus Hansen – 30 år)

Anmærkning: Sædvanlig Tillysning.

Hvis der havde været oplysning om vaccination i kirkebogen, da de bliver gift, havde det måske været muligt at finde ud af, hvor Julius blev født ved hjælp af vaccinationsprotokollen, men i dette tilfælde er der ingen oplysninger.

Skomagerlauget

Kontingent til skomagerlaug var i 1848: 5 Rigsdaler sølv. Skomagerne var opdelt i flere afdelinger, der var en gruppe, hvor skomageren havde lov til at garve skind og lave nye sko. Mens en anden gruppe ”kun” måtte reparere sko.

Børnene

Den 18. april 1842 bliver der født en dreng i Sct. Morten sogn i Randers, han får navnet **Peter Christian Jean**, han bliver døbt den 16. maj i kirken. Som forældre er angivet Skomagersvend Julius Jean og Hustru Kirstine Marie Andersdatter.

Faddere

Skomager Bugge,
Skomager Hoppe,
Skomagersvend Kjolberg,
Kok Hansen,
Christian Christens og
Maren Petersen.

- Skomagemester Anders Bugge er 64 år i folketællingen fra 1845.
- Skomager Christian Wilhelm Hoppe er 41 år i samme folketælling.

Lidt interessant er det, at der i folketællingen 1840 er registreret 6.634 personer i Randers, heraf havde 143 professionen Skomager. 56 var Snedkere, 11 Tømrer, 49 Murer, 27 Smede, 58 Skræddere, 45 Købmænd og 19 Slagtere. Det er lidt overraskende, der er forholdsvis mange skomagere på dette tidspunkt.

Den 28. oktober 1846 bliver i Trinitatis sogn i København født en pige, som får navnet: **Dorthea Birgitta Jean**.

Forældrene opgivet som Skomagersvend Julius Jean og Hustru Christine Marie Christensen, Vognmagergade 91

Faddere

Forældrene

Den 23. april 1848 bliver i Trinitatis sogn født en pige, som får navnet: **Laura Jensine Jean**.

Forældrene var Skomagersvend Julius Jean og Hustru Kristine Marie Andersen, Vognmagergade 72

Faddere

Der er ingen faddere nævnt i kirkebogen

Folketælling 1850, Randers

Her bor familien i Schous gade 716 (nyt matr. 655.). Familien består af:

Julius Jean, Alder: 38 år, Gift, Kildeerhverv: Skomagersvend, Huusf., Kildefødested: Kjøbenh., Kildestednavn: Skous Gade, 2. Rode, Køn: M

Kjersten Marie Andersen, Alder: 31 år, Gift, Kildeerhverv: hans Kone, Huusmoder, Kildefødested : Randers, Kildestednavn: Skous Gade, 2. Rode, Køn: K

Dorthea Birgithe Jean, Alder: 4 år, Ugift, Kildeerhverv : deres Døtre, Kildefødested: Kjøbenh., Kildestednavn: Skous Gade, 2. Rode, Køn: K

Laura Jensine Jean, Alder: 2 år, Civilstand: Ugift, Kildeerhverv: deres Døtre, Kildefødested: Do [Kjøbenh.], Kildestednavn: Skous Gade, 2. Rode, Køn : K.

4. Barn

Den 27. juli 1850 bliver i Sct. Morten Sogn i Randers født en dreng, som får navnet: **Julius Marinus Jean**. Han blev døbt den 25. august i kirken.

Som forældre står Skomagersvend Julius Jean og Hustru Kirstine Marie f. Andersen.

Faddere

Bstg Marie Jensen

M. Jensen

Skomagersvend Dideriksen og

Sørensen

Bagersvend Rasmussen.

Den 10. februar 1854 bliver i Sct. Morten Sogn, Randers født en pige, som får navnet: **Petrea Kristine Jean**. Hun bliver døbt 17. april 1854 i kirken.

Forældrene var Skomagersvend Julius Jean og Hustru Kirstine Marie f. Andersen, 35 år.

Faddere

Tjenestepigen M. Jensen
Skomagermester Bache
Skomagersvendene N. Petersen og
Kallerup.



Randers vejviser 1860

I Veiviser for Randers Kjøbstad for 1860 findes Julius på adressen Leergravsfaldene 268 og her er hans titel Skomagermester. Leergravsfaldene lå den gang på det, man kaldte Randers Mark. I dag hedder adressen Fabersvej 36a, Randers C.

Folketælling 1860

Paa folketallet i Randers By, den 1^{ste} februar 1860.

6t Rode paa Mariagerveiens Nr. ingen tilhørende Tømrer Rasmus Pedersen Raunborg.

Hus 6

Julius Jean, 48 år, Gift, født i Kjøbenhavn, Skoflikker faaer Huusleiehjælp af Fattigkommissionen.

Kone Kjirstine Marie Andersen, 40 år, Gift, født i Randers, Hans Kone

Dorthea Birgitte Jean, 13 år, Ugift, født i Kjøbenhavn.

Laura Jensine Jean, 12 år, Ugift, født i Kjøbenhavn.

Julius Marius Jean, 10 år, Ugift, født i Randers.

Petrea Kjirstine Jean, 6 år, Ugift, født i Randers, Deres børn.

Folketælling 1870

Her bor Julius og Kirstine Marie på Randers Mark. Huset de bor i ejes af Kjøbmand Jens Stilling. De bor på det, der i folketællingen betegnes som Loftet. Her bor Julius Jean, 57 år, født i Kjøbenhavn, han er Husfader og Skomagersvend. Desuden bor Kjerstine Marie født Andersen, 50 år, født i Randers, Husmoder, den næste er Petra Kjerstine Jean, 15 år, født i Randers og Datter.

På samme etage bor også Frederik Christoffer Frampe, 65 år, født i Kjøbenhavn, Husfader, erholder hjælp af Randers Fattigvæsen. Sammen med ham bor Øllegaard Marie Frampe, 3 år, født i Lihme sogn, Randers amt, hun er en Sønnedatter. Endelig er der også Eline Marie Lund, 39 år, født i Viborg, Husholder.

Julius bliver enkemand

Den 3. juni 1874 dør **Kierstine Marie Jean**, f. Andersdatter. Hun dør i Sct. Mortens sogn i Randers. Hun bliver begravet 8. juni 1874.

Skomagermestrenes laug

Hvis Julius stadig er Skomagermester i 1876 er han ikke med i Skomagermestrenes Laug. Den 1. februar 1876 er der indtegnet følgende medlemmer.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Jørgen L. Kjær | 22. I. N. Sennels |
| 2. C. Jørgensen | 23. A. Lind |
| 3. L. L. Rottbøl | 24. Præstegaard |
| 4. C. Mogensen | 25. P. L. W. Kjeldsen |
| 5. I Thoustrup | 26. I. Mørch |
| 6. M. Madsen | 27. I. C. Falkenberg |
| 7. P. Jensen | 28. Chr. Hartz |
| 8. L. Jørgensen | 29. Chr. Bentzen |
| 9. N. I. Ieberg | 30. S. Petersen |
| 10. O Erichsen | 31. Carl Hartz |
| 11. R. P. Rasmussen | 32. S. I. Grønbek |
| 12. Joh. Rasmussen | 33. Chr. Smidt |
| 13. S. Johansen | 34. P. P. Smidt |
| 14. I. P. Bonnichsen | 35. I. Bømln |
| 15. M. W. Buch | 36. I. P. Bentzen |
| 16. N. H. Jensen | 37. J. Jørgensen |
| 17. N. L. Krogballe Bud | 38. R. Hansen |
| 18. Chr. Larsen | 39. Jens Smidt |
| 19. Chr. L. Steentoft | 40. Jens Eriksen |
| 20. L. Haiberg | 41. Borgen |
| 21. N. K. Toustrup | 42. L. Jensen |

Ved 11. og 33. står der – x udgaaet.

Julius dør

Den 18. maj 1879 afgår Enkemand og Skomagermester Julius Jean ved døden. 67 år. Han bliver begravet fra Sct. Mortens kirke i Randers den 26. maj 1879.

Ting fundet på navnet Jean

Brændselsregnskaber

Efter Københavns bombardement fra 2. til 6. september 1807 var der stor mangel på alt i København. For at Københavneren ikke skulle fryse ihjel og for at skaffe brænde til madlavning, blev det besluttet at det offentlige skulle hjælpe borgerne med brændsel. I København findes der således brændselsregnskaber fra årene 1808-14. Forsyningen med brændsel blev lagt i hænderne på Danske Kancelli og de dermed beslægtede institutioner. Man oprettede Kommissionen for Københavns forsyning med Brændsel 1808-14. Efter det arbejde findes et komplet register over det til Københavns Indbyggere udleverede brænde. Jeg har gennemført alle protokoller efter navnet Jean og har kun fundet nedenstående. Senere har jeg opdaget, at folk skrev, hvad de troede de hørte og fundet oplysninger om Jean under navnet Jahn. Jeg har ikke søgt i brændselsregnskaberne efter Jahn.

Nr. 724: Grethe Jean får året 1812-13 brændsel udleveret til 7 personer. Det er på adressen: **Forhåbningsholm uden Vesterport**. Det opgives, at man har fået brænde til 7 personer forrige år og da fået udleveret 2 favne brænde, familien består stadig af 7 personer og man ansøger (Begjert Brænde) 6 favne, men får kun 2. Forhåbningsholm uden Vesterport.

Nr. 871: Grethe Jean dukker op igen i Nyegade 90, hvor hun sættes i forbindelse med en Niels Jensen, Sophiegade 341, 1 Sal.

Nr. 250: Niels Jensen, Sophiegade 341, 2s, er i 1813-14 Søfarende, der er 6 personer i husstanden der søges om 2 favne brænde og der tildeles ½ favn brænde ved 1. udlevering. Der kan ikke findes nogen "Jean" i brændselsregnskaberne fra 1813-14. Der er ingen garanti for at dette er Julius's moder, men det er den eneste, der bærer navnet Jean i Brændselsregnskaberne.

Prøv at søge efter Jahn.

Følgende oplysninger om Julius's forældre er ikke sikre, men det er de eneste Jean's, jeg har fundet indtil videre.

Oplysninger om mulige forældre til Julius

Jeg har søgt efter en Jean's død i Københavns – Skiftekommission – Generalregister til forseglingsprotokoller fra 1810 – 1823. 10 – 15 gennemgået 2 gange.

Har fundet en Johan Friderich Jean, som bliver indlagt på Almindelig Hospital i København den 3. juni 1815, han er da 49 år, han bliver indlagt fra 6. Distr:- Han bliver indlagt på afdeling H, og udskrives igen fra hospitalet 7. maj 1816. (6. Distr.: er omkring Vingårdsstræde i 1886. Jeg regner med at 6. Distr.: handler om fattigdistrikterne i København)

I Vor Frue den 5. juli 1823 dør en Bagermester Johan Jean ???? (I Assistentkirkegaardens register er han indført som Bager Jahn, alder og dødsdato passer med Johan Jean) han bliver begravet 10. juli, han er opført i Jævnførelsesregistret som 373 – 493, vist 56 år gammel, linien er svær at læse fordi bogen er "skredet", da den blev scannet. Jævnførelsesregistret kan ikke findes på nettet. Ellers ikke fundet noget om en Jean mellem 1814 og 1823 i Vor Frue kirke, København.

Har søgt Københavns Skiftekommission 23.9.09 to gange igennem uden held, har også søgt Eksekutorboer 23.9.09 uden held. Søgt både efter Jean og Jahn. Har søgt i Københavns Bys Skifteretten 1790 – 1982, Navneregisterkartotek til eksekutorboer; 1790 – 1929; 1 Holmberg – 165 Jensen. Der var hverken Jahn eller Jean i kassen.

Har søgt i begravede på Assistent kirkegården i København 1805 – 1850 uden held.

Fandt en Margarethe Lund Jean, død i 1823, Enke efter Tjener Jean. Jeg skal i København bede om Københavns Skiftekommission, Forseglingsprotokoller, År 1823, Journalnummer 5/1579, Bestillingsnummer 5D - side 238. Behandlingsprotokol til skifteprotokollen 1823 – 5B – sag nr. 264. Jeg tror, jeg er på sporet af noget her fordi, da Julius bliver konfirmeret står der i kirkebogen at han er søn af en Værtshusholder, hvilket kan betyde, at hans far kan være "uddannet" Tjener.

Der findes en Margarethe i Trinitatis Sogn i København, som dør 47 år gammel den 24. december 1823 og begavet 29. december 1823, hun skal kunne findes i almindeligt jævnførelsesregister som nr. 826. Hvis det er Julius's moder er han kun 11 år, da hun dør. Dette er den mest sandsynlige person pr. 19.9.08

Jeg har søgt i Navneregister til Kopulations-protokol 1801 – 1815, der findes ingen Jean eller Jahn (23.09.09)

Jeg har forsøgt at finde familien Jean i Københavns Søndre Birk, Skøde- og Panteprotokoller J – 8/1 1812 – 4/8 1813. Det er protokoller uden nogen form for register, så det er noget med læsning af gotisk håndskrift, hver protokol er på ca. 1450 sider. Ideen med at søge der var, at familien flytter i perioden 1812 – 13 jævnfør brændselsregnskaberne, der kunne måske findes noget i Skøde- og panteprotokoller, der fortalte, hvorfra og hvortil, de var flyttet. Opgaven er opgivet pga. for store mængder tekst, der skal læses igennem. Omkring side 74 (148) fandt jeg et stykke der handler om Forhåbningsholm, Frederiksberg, som jeg har affotograferet. (23.09.09)

Da en af dem jeg har i ”kikkerten” er bager, kan jeg gå på Københavns stadsarkiv og kikke i dokumenter fra Bagerlauget og jeg kunne kigge borgerskabsprotokollerne igennem.

Skifte efter Margarethe Jean

No. 1579

Anno 1823 den 27n December indfandt SkifteCommissionen sig ved Fuldmægtig Saxild og Skifteskriveren ved J Ellinger med betienten Schou i Huset No 100 i Borbergaden hos Hoboist ved Livvagten Johan Fridrik Sautder for at foretage skifte efter Husholderske Margarethe Lund Enke efter Tiener Jean som den 24n d. m. her er død. – Sautder var tilstede og tilkiendegav at den Døde ikke har efterladt Livs Arvinger, men en broder som er Skræddermester her i Staden ved navn Lund, og en afdød Broders Børn – Comparanten anviste derefter Hvad dette Boe er tilhørende hvilket Betienten til Sand Værdie Saaledes vurderede

1. 2 Speilglas	3 – ” –
2. 1 pr. Guld Ørenringe	3 – ” –
3. 1 Sopha med Cahus Træk	6 – ” –
4. 1 Lidet firkantet Bord	1 – ” –
5. 1 Ege Chatol	8 – ” –
6. 2 gamle Stole	1 _ 4 _
7. 1 Topsenge med Omhæng og Tæppe	5 – ” –
8. 3 Underdyne 1 Overdyne 4 Puder 1 par Lagner	30 – ” –
9. 2 Fag Gardiner	” _ 4 _
10. 1 gammel Levantenirtaftes Pels	2 – ” –
11. 2 Straahatte	6 – ” –
12. 1 Rok og 1 Haspe	3 – ” –
13. 1 par Skoe	- _ 4 _
14. 1 ?????: Uhr 1 Speil	1 _ 2 _
15. 2 smaa Borde	1 _ 3 _
16. 1 malet Komode	2 – ” –
17. 4 Stole	1 _ 2 _
18. 8 smaae Papir Stk.	1 – ” –
19. 1 Bomb ins Kiole	5 – ” –
20. 3 Fag lange Gardiner	3 – ” –
21. 4 forskel Kioler 3 Skiørter	4 – ” –
22. 1 rødt malet Chatoll	6 – ” –
23. 3 Tørklæder 3 Særker	1 _ 3 _
24. 1 lidet Silketørklæde 1 Bomuldsditto	- _ 5 _
25. 2 Halsstrimler 2 par Strømper	- _ 4 _

26. 2 Sølvspisesker	5 – ” –
27. 1 Kobber The Kiedel 1 Kaffe do	1 _ 4 _
28. 1 Vaske Kiedel	2 – ” –
29. 1 Kobber Kasserolle 1 do Potte	2 – ” –
30. 1 do Kaffekande	1 – ” –
31. 1 lidet Fyrfad	- _ 1 _
32. 1 Messing Stryge Jern 1 Kaffe Mølle	1 _ 2 _
33. 2 Jerngryder	1 – ” –
34. 1 Kniv paa Bret	- _ 3 _
35. 1 Jerngryde en Træskovl 2 gang Stager	- _ 3 _
36. 1 Blik Mælkespand et BreJern	- _ 1 _
37. Stort Sten Fad 20 gl Tarlerker	- _ 3 _

Flere Effekter blev ikke anviste, disse ville Sautder tilsvare. Han vil naar Begravelsen er besørget og give hvad Han for Udlæg derfor tilkommer ligesom og hvad han i Husleie tilkommer at svare. –

Urmagermester Lütz mødte og tilkiendegav at han i Leie tilkommer 70 rdl. til næste Paaske, hvilket han paastod forlods betalt, men han ville ikke have noget imod, at de anførte Effekter bleve Sautder udlagt, da Han ville godtage Ham for Leien han vedtog derfor Opsigelse af de overladte leiligheder uden videre Forkyndelse til næste Paaske. – Videre var ei nu at foretage Behandlingen blev stillet i Beror.

J Saxild Ellingers J. F. Sautder J. H. Lütz

Behandl: 5. B. pagh: 264

Forhask: 5. D pagh: 238 No 1579 (se ovenfor)

afg. Husholderske Margarethe Lund, Enke efter Tiener Jean, hendes Bo. – Hvordan Hoboist Johan Frederick Sautder mødte og tilkiendegav at have bekostet den Afdødes Begravelse med 124 rbd og til nogen Erstatning herfor, samt imod at tilsvare den Boet paahvilende huusleje 70 rbd for hvilken leje Huusværten ved Begyndelsesforretningen have erklæret at ville godtage Komparenten begiærede han sig udlagt Boets for 114 rbd vurderede Effekter. –

Den Afdødes Broder Skræddermester Andreas Lund mødte, og som han var vidende om, at Boets anførte forfatning forholdt sig rigtig, saa kunne han intet have imod det forlangte Udlæg at erindre.

De registrerede Effekter udlagte til Hoboist Sautder paa den begiærte Maade, hvormed Behandlinge er Sluttet. –

A. Lund. F. Sautder

----- o -----

Der dør en Jean Sirca?, Matros i Trinitatis den 20. marts 1814 og begravet 26. marts han er 25 år? Kan findes i Jævnførelsesregistret på side 27.

Håndskriften i Trinitatis bogen fra denne periode er næste ulæselig.

I folketællingen 1801 har jeg en Margrethe Lund på 25 år, hendes moder hedder Dorthe Lund. De findes i København, Sankt Annæ Vester kvarter.

Alt det følgende er rene gætterier og forsøg på at finde et ”halmstrå” til at komme videre af.

Katolske menigheder

Den katolske folketælling i København 1832 findes ingen Jean.

Fordanskninger af navnet:

Har set navnet stavet: Schiang, kan være en fordanskning, eller der kan stå Jahn, man skrev ofte hvad man troede at høre? Det bør undersøges om der er sammenfald.

I en beretning om født på Fyn efter 1808, finder man en pige, som har fået barn med en fransose ”Jens”, dette formodes af forfatteren at være en fordanskning af ”Jean”

Kirker, hvor jeg har søgt efter Julius's fødsel

Ballerup

Christians Plejehus

Citadel

De Clasenske

Frederiks hospital, 1813

Frederiks tyske kirke, her er det særligt svært fordi det både er gotisk håndskrift og på tysk.

Frederiksberg 1809 – 1813 – 2 bøger

Garnison - Første bog 1800 – 1814, søgt 1810 – 1813 – 22.03.14

Anden bog 1797 – 1815, søgt 1810 – 1813 – 22.03.14

Tredje bog 1810 – 1816, søgt 1810 – 1813 – 22.03.14

Helligkors

Helligånd

Hof og Slot

Skt. Jakob, start 1878

Skt. Johannes, start 1861

Skt. Markus, start 1902

Skt. Mattæus, start 1877

Skt. Nikolaj, start 1858

Skt. Paul, start 1858

Skt. Petri

Skt. Steffan, start 1872

Søkvæsthuset

Trinitatis

Vor Frelser

Vor Frue 1811 – 1813 – 2 bøger

Roskilde Domsogn 1809 – 1814

Roskilde Sct. Jørgensbjerg

Roskilde Sct. Ib

Roskilde Vor Frue

At jeg ikke har fået resultat, betyder ikke, at han ikke findes. Da jeg begyndte at undersøge kirkebøgerne, var der mange dårlig kopier på nettet. Kopierne er blevet bedre og det er muligt, der har været noget i kirkebøgerne, som jeg har overset pga. de dårlige kopier. Jeg er kommet i tvivl om, jeg har været langt nok tilbage i årene, Jeg søgte efter hans fødsel, før jeg fandt hans konfirmation i 1826, hvor det oplyses at han er 15 år, dvs. fødselsåret er formentlig 1811, evt. 1810. Da jeg kiggede kirkebøgerne igennem var jeg nybegynder i at læse gotisk håndskrift. Det kan være, at mere træning i gotisk håndskrift vil give et andet resultat.

Pasregistre

Julius og Kiersten har ikke rejst over Storebælt i perioden 1848 – 1850 fra Sjælland mod Fyn, de findes ikke i Paskontrolprotokollen fra Korsør.

Jeg har senere erfaret, at der er større sandsynlighed for at finde personerne i Pasregistrene, hvis man søger der, hvor passet er udstedt. Det kan derfor være en ide, at prøve pasregistrene igen.

Folketællinger

Søgen efter Grethe Jørgensen (Jørgensdatter), uden at få brugbare resultater.

Søgt efter bryllup

Jeg har søgt efter en Grethe Jørgensens bryllup 1811 – 12 i Trinitatis og Frederiksberg uden held.

Nye søgemuligheder

Man kan prøve at lede i kirkebøger fra Den Tyske Reformerte kirke i 1742, skal der findes en Phillippe Jean

Bliver vist nok gift med Cathrine Elisabeth Walker.

Se efter Sophie Jean født 1796 og død 1878 måske i Helsingør

Vist gift med Christian Frederik Nellemann, Herlev ved København

Oplysningerne har jeg fået fra g.agerby@jubii.dk, telefon 43 96 53 37 i 2008.

Der kan måske findes noget om Julius og hans forældre på:

Københavns Stadsarkiv

Prøv følgende kilder:

1794 – 1862: Mandtal til brolægningsskat

1803 – 1875: Mandtal til bygningsafgift

1812: Mandtal til ildstedsskat

1819 – 1829: Mandtal til indkvarteringsskat

Mandtal til lygteskat

Mandtal til rangskat

Mandtal til vandskat

Mandtal til vægterpenge.

Fødselsstiftelsen i København

Følgende oplysninger kommer fra: Hoved - Protokol over de paa den kgl. Fødselsstiftelse fødte Børn 1. januar 1812 til 31. december 1820.

I følge den fødes barn No. 239 den 10. Martz 1812, han fødes af Moder nr. 243 – 32d, han får navnet Julius den 14. Martz. I kolonnen ”De forladte børn og naar” står der: 22. Martz. Næste kolonne er: ”Der af” ”Opholdte paa Ammesturne” ”Under No.”: Her står: 155. Næste oplysning er: ”Der af” ”indtil videre i Byen” ”under No.”: 62 – 23. Martz. Den sidste kolonne med oplysninger er: ”Der af” ”Udsatte paa Landet” ”under No.”: 16 – 18. Maii 1812.

De næste oplysninger findes i Udsættelsesprotokol 1808 - 1813:

No. 16, drengbarnet Julius født den 10. Martz 1812 under No. 239 og Døbt den 14nd s.m.

Udsat den 29nd Martz 1812.

Medbringende: 2 Bleer, 4 Huer, 0 Brystduge, 2 Lister, 0 Løierter, 1 Skiorter, 1 Svøb og 2 Trøier.

Der fortsættes med:

Udleveret efter Gjordemoders Begjering til Jens Niensens Hustru i St. Pedersstrædet No. 121 St.

Barnet ?????? og ?????? – ?? ?????? Pl?????: har Den

1812 den 18 Maii udsat paa Landet under No. 16

De næste oplysninger kommer fra Rigsarkivet: 259 Fødsels- og plejestiftelsen 1804 - 1814 Udsættelsesprotokoller for landet: 1806 – 244 – 1814 – 830.

I protokollen står: No. 16, drengbarnet Julius født den 10. Martz 1812 under No. 239 og Døbt den 14nd s.m.

Udsat den 18nd Maii 1812.

Der udbetales Underholdningspenge: April 5 Rdlr. 40 Sk, Sept. 5 Rdlr. 40 Sk og October 5 Rdlr. 40 Sk derefter udbetales der tilsyneladende ikke mere.

Den næste kolonne har en håndskrevet overskrift, der ser ud som om der står: it ?? Rdl. I kolonnen står følgende:

Udleveret fra ???gen, hvor der har været under No. 62. Udsat efter Attest fra Hr. Westergaard i Søborg og Mad??s Børgensens til Kirsten Pedersdatter, S??d??r Erik Andersens Hustrue af Søborg Sogn paa Cronborg Amt.

Har været igennem Prototol over fødende uden at få yderligere oplysninger.

Hvorfor denne Julius pludselig skulle kalde sig Julius Jean, da han kommer i lærer som skomager i 1826, kan jeg ikke se nogen sammenhæng i, derfor tror jeg ikke på, at ham fra Fødselsstiftelsen er den rigtige.

Jeg har søgt Lægdsrullen for Frederiksborg amt, Søborg sogn Lægd nr. 39, 1816 uden at finde nogen med navnet Julius.

Jeg har 29. april 2009 gennemført patientregistret for Almindelig Hospital på Stadsarkivet i København fra 1810 – 1824. Arkiv numrene 80 – 84. Jeg fandt Johan Friderich Jean som blev indlagt 1815 se ovenfor.

Har søgt på Rigsarkivet i Danske Kancelli Fællesafdelingen Komm. ang. gaver til skadelidte ved Københavns bombardement. Register og journal over ansøgere 1808 – 1811. Søgt både under Jean og Lund uden at finde noget.

Har set Kommission for Københavns Forsyning med Brændsel. Indkomne breve og indberetninger fra Brændselkommissionen samt fra forskellige personer 1913 – 1816, det meste er fra officielle personer til Rentekammeret og er hovedsagelig perioden 1814 – 1816.

Det der er herunder, har jeg fundet på Internettet: <http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/vester.html>

Ejer

1806 Johan Jahn, bagermester
Matrikulære husnumre
1806 Farvergade 123 / Hestemøllestræde 123*

Den senere Pastor Rohmann sognepræst i Rønninge og Rolfsted var født og opvokset i Svendborg. Fra hans erindringer findes følgende beskrivelse af de allierede soldater fra 1808.

Glæden over vores allieredes ankomst blev unægtelig noget blandet, da franskmændene var alt andet end lette at gøre tilpas. De optrådte alle vegne stolt og bydende, kritiserede såvel maden som kvartererne, gjorde kort sagt vrøvl ved enhver tænkelig lejlighed, hvorfor det var med et langt lettelsens suk, Svendborgenserne en dag så de besværlige gæster drage af sted til andre græsgange.

At borgerne derfor, da de hørte, at nu kom til erstatning Spaniolerne, var noget ængstelige, kan der vist ikke siges noget til efter de nylig indhøstede erfaringer. Denne gang blev indbyggerne dog behageligt overraskede, forskellen var i dette tilfælde ligeså stor som mellem nat og dag.

Rohmann fortsætter: ”De første fremmede tropper, som kom til Svendborg, var en deling franske jægere. De optrådte stolt og bydende, og der var idelig vrøvl med dem. De fordrede hver dag suppe (Bouillon), og dette nødes højt regnet kun om søndagen i borgernes hjem. De droge imidlertid bort efter et kort ophold, så det var med en vis ængstelse, man afventede Spaniolernes ankomst. Disse var smukke, velvoksne folk, som var meget venlige, og der opstod hurtigt et godt forhold mellem dem og svendborgenserne, hvilket varede under hele opholdet. Til forbavelse for svendborgenserne spiste de svalearter, stegte snegle og snoge og lavede Frikassé af Frøer.”

For Franskmændenes vedkommende var det de friske blade af Løvetand, tillavet som salat med Olie, Eddike og Peber, en sand lækkerbisk. – Deres kulinariske nydelser er nok det, der har chokeret drenge og kvinder mest.

Det var den lette spanske bataillon ”Barcelona”, i alt 1232 Mand, der den 23. marts 1808 rykkede ind i Svendborg, Uniformen var en fryd for øjet, hvid med sorte gamacher og dertil en elegant Chacot. Når de optrådte i stiveste puds, var påklædningen mørkeblå livkjole med hvide rabatter. At de mørkøjede livfulde sydlændinge har gjort indtryk på byens befolkning, er givet, ikke mindst den kvindelige part har næppe været helt uimodtagelig for spaniolernes charme og fyrige blikke.

Chefen, Oberst Don Jose Borella, en aldrende mand, boede i Farvegården ved Mølledammen, hvor regimentsorkestret med megen bravour spillede hver aften, når vagtafløsningen fandt sted. At der blandt Svendborgenserne har hersket idel glæde over dette arrangement, er hævet over enhver tvivl.

Den 28. marts kom Prinsen af Pontecorvos Gemalinde på et kortvarigt besøg. Hun ankom med suite ved 1-tiden og tog ind hos kasserer Laurberg, men allerede Kl. 5 samme dag fortsatte den høje dame rejsen med Odense som mål. Ret en fransk visit.

Da spaniolerne skulle hjem til deres skønne fædreland, var enkelte imidlertid blevet så begejstrede for den lille by ved det blanke sund, at de foretrak at blive og her finde et nyt fædreland.

Fra G.Agerby@jubii.dk har jeg fået følgende oplysninger:

Tyske reformerte kirke findes 1742:

Bliver Papin Jean og Cathrine Elisabeth Walker viet (se foto fra 8. maj 2014)

Skætter i Helsingør

Sofie Jean

1796 – død 1878

154

Gift med Christian Frederik Nelleman, Herlev ved København.

Forsøgslingsprotokoller over døde i København fra 1798

Findes på Landsarkivet for Sjælland prøv at søge efter Jean der.

Rigsarkivet 8. maj 2014

331373 Direktionen for Garnisonsskolerne: G. Diverse stambøger (1819-1868) 71: Navneprotokol for kaserneskolens ældste drengeklasse 1819 – 1855 mm. (Der findes et navnerregister, der var ingen Jean i det. Hvis der er fejl i registret skal mindst en protokol med gotisk håndskrift pløjes igennem.)

331372 Tysk-Reformerte Menighed i København: Enesteministerialbog (1686-1794) 1/723 – 1 – 1/723 – 2: 1686 – 1810 (Fandt Jeans død og forskellige andre Jeans, se foto 08.05.2014)

331371 Fransk-Reformerte Menighed i København: Enesteministerialbog (1685 – 1821) 1/722-1 – 1/722-2: 1685 – 1827 (I registret over kirkens ældste medlemmer er listet en Jean). (Har også fundet 2 med efternavnet Jean)

331369 Rentekammeret, Ekstraskattekommissionen i København: Skatteansættelses- og afslagsprotokoller (1795–1806) 461.18 – 461.20: 1795 januar 2 – 1806 december 19 (Disse bøger skal jeg kigge i en anden gang, de er uden register, så der er til mange timer i en kasse)

331380 Statens Arkiver, Rigsarkivet: M-Film (1600–1972) M-45720: Danske Kancelli 1699–1771 Kongelige resolutioner D 51 Bilag ang. at forfatte mandtal over alle familier 1728 - Kongelige resolutioner D 51 Bilag ang. at forfatte mandtal over alle familier 1728 m.m. (Disse fik jeg ikke tid til at se på 08.05.2014)

331370 Fransk-reformerte Menighed i København: Adressebog for menighedens medlemmer (1685–1961) B.1 – C.1: mm. (Arkivaliet blev afvist)

Kraks Vejvisere for København

I Kraks vejviser for København 1805 findes der:

Bager Johan Andre Jahn, Hiørnet af Hestemøllestræde og Farvergade 67 *. Vor Frue sogn

I Kraks vejviser for København 1810 findes der:

Bager Johan Andre Jahn, Hiørnet af Hestemøllestræde og Farvergade 123.

Brødbager F. Jahn, Hiørnet af Gl. Mynt og Myntergade 60. Sankt Nikolaj sogn og Trinitatis

I Kraks vejviser for København 1814-15 findes der:

Bager J. A. Jahn, Hestemøllestræde 123. Vor Frue sogn

I Kraks vejviser for København 1815–16 findes der:

Bager J. A. Jahn, Hestemøllestræde 123*. Vor Frue sogn

I Kraks vejviser for København 1819–20 findes der:

Ingen Jean

Toldbetjent H. Jahn, Rigensgade 465, Trinitatis sogn

Konstdreiermester C. H. Jahn, Rigensgade 582, Trinitatis sogn

Bager J. A. Jahn, Hestemøllestræde 123* . Vor Frue sogn

Brødbager J. Jahn, Amagerbroe. Vor Frelser

I Kraks vejviser for København 1825 findes der:

Ingen Jean

Konstdreiermester C. H. Jahn, Nørrevold 258. Vor Frue sogn

Brødbager J. J. Jahn, Pedermarksensgade 307. Sankt Nikolaj sogn

Kunstdreiermester K. H. Jahn, Chvn. Ft. Torvegade 380.
 Capitain F. H. v. Jahn, Chvn. Overgaden neden Vandet 157, Vor Frelsers sogn
 Sadelmagermester C. Jahn, St. Kongensgade 33. Trinitatis sogn
 I Kraks vejviser for København 1830 findes der:
 Ingen Jean
 Dreiermester Carl Jahn, Chvn. Amagergade 331.
 Enkefrue E. H. Jahn, Magstræde 28. Helligånds sogn.
 Konstdreiermester C. H. Jahn, Nørrevold 258. Vor Frue
 Sadelmagerfrimester C. Jahn, St. Kongensgade 33. Trinitatis sogn
 I Kraks vejviser for København 1835 findes der:
 Skræddermester C. P. Jean i Helsingøersgade 321 (521). Trinitatis sogn.
 Konstdreiermester C. H. Jahn, Nørrevold 258. Vor Frues sogn.
 Lysestøber Fr. Jahn, Klosterstræde 91. Helligånds sogn.
 Enkefrue E. Jahn, Badstuestræde 121.
 Sadelmagerfrimester C. Jahn, St. Kongensgade 226.
 I Kraks vejviser for København 1840 findes der: Ingen Jean
 Cancellist W. Jahn, st Kongensgade 48.
 Liutnant ved Kongens Regiment v. Jahn, Badstuestræde 121. Helligånds sogn.
 Enkefrue E. Jahn, Badstuestræde 121.
 Extraskriver F. Jahn, St. Pederstræde 127
 Sadelmagerfrimester C. Jahn, st. Kongensgade 40 A.
 I Kraks vejviser for København 1845 findes der:
 Ingen Jean
 Pr. Liutnant J. H. T. v. Jahn, l Kongensgade 55.
 Cancelliesecretair, Cancellist i det S. H. L. Cancellie W. Jahn, Nørrebro 6 A 1.
 Enkefrue E. Jahn, Badstuestræde 121.
 Extraskriver F. Jahn, Holmensgade 174
 Konstdreiermester C. Jahn, Nørrevold 258.
 Sadelmager Enke E. J. Jahn, Adelgade 211.
 Gennem søgt på Rigsarkivet: Uden at jeg har fundet en eneste med efternavnet – Jean
 Fransk-reformert menighed i København: Kontraministerialbog for Den fransk-reformerte menighed -
 København (1801-2004) 3/722-3: Fødte drenge 1801 - 1937 mm.
 Fransk-reformert menighed i København: Kontraministerialbog for Den fransk-reformerte menighed -
 København (1801-2004) 3/722-6: Fødte drenge 1801 – 1937
 Fransk-reformert menighed i København: Kontraministerialbog for Den fransk-reformerte menighed -
 København (1801-2004) 3/722-5: Viede 1801 - 1937
 Fransk-reformert menighed i København: Kontraministerialbog for Den fransk-reformerte menighed -
 København (1801-2004) 3/722-5a: Viede 1801 - 1937 mm. Dette er originalen til 3/722-5.
 Fransk-reformerte Menighed i København: Begravelsesprotokol (1722-1879) J-2: 1722-1879
 Fransk-reformerte Menighed i København: Adressebog for menighedens medlemmer (1685-1961)
 Fransk-reformerte Menighed i København: Adressebog for menighedens medlemmer (1685-1961)
 Medlemsregistret er af meget ny dato, der ud over er der en del regnskabsbøger, men der er ingen navne
 i de notesbøger
 Fransk-Reformerte Menighed i København: Enesteministerialbog (1685-1821) 1/722-1 - 1/722-2: 1685
 - 1827
 I ovenstående var der kun dåb indtil 1800

Fransk-reformert menighed i København: Kontraministerialbog for Den fransk-reformerte menighed - København (1801-2004) 3/722-3a: Fødte drenge 1801 - 1973 mm. Dette er originalen til 3/722-3.

Fransk-reformerte Menighed i København: Begravelsesprotokol (1722-1879) J-1: 1722-1852

I denne begravelsesprotokol var der ingen Jean

Skt. Ansgarkirken: Kontraministerialbog for Sct. Ansgar Kirken - København (1656-2004) 3/660-2: fødte mænd 1700 - 1830 mm.

Dette er en katolsk menighed, her var heller ingen Jean – Jeg fandt en Wadskier – Dette er den eneste katolske kirke i København i 1812.

Har fået en forespørgsel på Arthur O'Neill (Arturo O'Niell O'Keefe) som skulle være født 1783 på Saint Croix – formentlig døbt i en katolsk menighed.

Den evangeliske menighed, Skt. Croix: Enesteministerialbog for den evangeliske menighed på Skt. Croix (1740-1860) 1/770-4 - 4b: 1780 – 1794

Ikke fundet noget i ovenstående.

Hvis der skal findes noget om Julius og hans voksenliv, kan det være en ide at besøge Randers Stadsarkiv eller Håndværksmuseet i Randers, for at se om de har noget materiale om Skomagerlauget i byen.

Fremtiden

Herover er gennemgået alle de halmstrå, jeg har været i stand til at finde. Mit problem er, at jeg f.eks. ikke er i stand til at læse fransk. Efterhånden, som flere og flere arkivalier bliver digitaliserede, vil det formentlig bliver lettere at finde noget om Julius og måske noget om hans ophav.

Dette vil være op til jer, der læser disse linjer.

27 Kiersten Marie Andersen

Uægte Kiersten Marie bliver født den 11. juni 1819. Hun bliver døbt i Sankt Morten kirke i Randers den 22. maj 1820. Hendes moder er Dorthe Marie Jensdatter og udlagt barnefader var Anders Lassen, Tjenestekarl.

Faddere

Barnets Moder
Tjenestepige Ane Marie
Tjenestekarlene Hans Hansen og
Niels Pedersen og
Peder Christiansen

Konfirmation

Kirsten Marie Andersdatter bliver konfirmeret 1^{ste} Søndag efter Michaeli den 6. oktober 1833 af den residerende Capellan i Sankt Mortens kirke i Randers. Kirsten Marie opholder sig hos Stiffaderen Dagleier Christen Poulsen. Moderen er Dorthe Marie Jensdatter, udlagt barnefader Tjenestekarl Anders Lassen.

Den fortsatte historie

Hvad der videre sker med Kirsten Marie er det meget svært at finde ud af. Jeg finder hendes mor og stedfader i Randers i 1845, men mellem Kirsten Maries konfirmation i 1833 og til 1845 ved jeg ikke, hvad der sker i familien. Her er en opgave for fremtidig forskning.

Bryllup

Den 6. november 1840, da hun er 21 år bliver Kirsten Marie gift med **Ungkarl, Skomagersvend Julius Jean**, 28 år.

Børn

Kirsten Marie fødte Julius 4 levedygtige børn.

Død

Den 3. juni 1874 dør **Kierstine Marie Jean**, f. Andersdatter. Hun dør i Sct. Mortens sogn i Randers. Hun bliver begravet 8. juni 1874.

28. Chresten Pedersen

Chresten Pedersen blev født 17. august 1820 i Tamdrup sogn, Skanderborg amt.

Forældre Peder Chrestensen og hustru Maren Pedersdatter Bøndergaardfolk fra Vrønding Mark. Døbt den 24. september. Moderen introduceret samme dag.

Faddere

Jens Christensen Hansen
Chresten Thomsen
Søren Buch
Diderich Nielsens Kone alle Bønderfolk fra Wrønding

Lægdsrullen

Chresten Pedersen findes i Lægdsrullen, Skanderborg amt, Lægd nr. 65 – 66 i 1845, da er han 25 år – Faderen hedder Peder Kristensen – Kristen er født i Wrønding by, Tamdrup sogn, gammelt nr. 40, nyt nr. 28, men han findes ikke længere i Tamdrup, idet han flytter til Østbirk, hvor jeg finder ham næste gang i 1848 i lægdsrullen, men da er der tilføjet død 1850. Jeg har valgt denne Chresten fordi han er den eneste, som er over 20 år i Lægdsrullen for Tamdrup, som hedder Chresten og faderen Peder.

Chresten får en søn

Chresten har i foråret 1846 gjort en pige med barn, han vender aldrig tilbage til pigen **Sidsel Marie**. Hun nedkommer i december med en søn. Men på det tidspunkt har Chresten fundet sig en pige, hvor han kan overtage hendes fædrene gård efter et giftermål, så er Sidsel Marie ikke interessant længere.

Bryllup

Den 12. juni 1847 bliver i Østbirk kirke viet Ungkarl **Christen Pedersen** af Wrønding, 27 Aar gammel, Vaccineret 19. juli 1824 af Mikisch til Pigen **Jensine Christensdatter** af Purup, 19 Aar gammel, vaccineret 1830 af Mikisch.

Forloverne var Peder Christian Pedersen af Wrønding og Christen Mortensen af Purup. Tillysning blev begyndt den 17. april.

Efter brylluppet ser det ud til at Christen overtager svigerforældrenes gård i Purup.

Folketælling 1850 – Østbirk

Purup – En gaard

Christen Pedersen, 30 år, Gift, Husfader, Gaardmand, født i Tamdrup, Skanderborg Amt

Jensine Christensdatter, 22 år, Gift, hans Kone, *i Sognet

Christen Madsen, 56 år, Gift, Mandens Svigerforældre der af ham forsørges, Ring, Skanderborg Amt

Mette Kirstine Pedersdatter, 60 år, Gift, Mandens Svigerforældre der af ham forsørges, Græstrup, Skanderborg Amt.

Død

Chresten Pedersen dør kun 30 år gammel, den 31. juli 1850 han bliver begravet den 7. august på Østbirk kirkegård. Han er Gaardmand på Purup Mark. Han døde af Brysttæring (Tuberkulose).

29. Sidsel Marie Pedersdatter

Sidsel Marie Pedersdatter bliver født den 20. februar 1823 i Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Hun bliver døbt den 31. marts 1823. Hendes forældre er **Peder Pedersen** og **Mette Laursdatter**. De er Bøndergaardsfolk fra Lund.

Faddere

Simond Hansen
Laurs Pedersen
Carl Frederichsen
Mikkel Jensens Kone
Anders Jensens Enke fra Lund alle Bønderfolk.

Folketælling 1834 – Tamdrup sogn

Skanderborg amt findes følgende

Peder Pedersen, 39, Gift, Gaardmand, 32, en Gaard, Vrønding Bye, M
Mette Laursdatter, 42, Gift, hans Kone, 32, en Gaard, Vrønding Bye, K
Cathrine Bolette Pedersdatter, 14, Ugift, deres Børn, 32, en Gaard, Vrønding Bye, K
Sidselmarie Pedersdatter, 11, Ugift, deres Børn, 32, en Gaard, Vrønding Bye, K
Peder Christian Pedersen, 9, Ugift, deres Børn, 32, en Gaard, Vrønding Bye, M
Christen Pedersen, 1, Ugift, deres Børn, 32, en Gaard, Vrønding Bye, M
Cathrine Bolette Andersdatter, 69, Enke, forsørges af Sønnen, 32, en Gaard, Vrønding Bye, K

Konfirmation

Sidsel Marie bliver konfirmeret 1837 i Tamdrup kirke. Hun står da som hjemmehørende i Vrønding. Hun er vaccineret af Mikkelsen den 21. august 1823. Hun har Meget god Kundskab, Sædelig opførsel.

Folketælling 1840 – Tamdrup sogn – Vrønding

Peder Pedersen, 45, Gift, Indsiddet og Dagleier, 60, et Huus, Vrønding
Mette Laursdatter, 48, Gift, hans Kone, 60, et Huus, Vrønding
Christen Pedersen, 7, Ugift, deres Søn, 60, et Huus, Vrønding

Her bor **Sidsel Marie** altså ikke hjemme længere.

Folketælling 1840 – Vedslet sogn

Westre Udflyttere af Grumstrup, Et boelssted Rolighed

Henrik Bus, 25 år, Ugift, Muurswend
Rasmus Bus, 24 år, Ugift, Bagerswend
Petrea Frederikke Bus, 22 år, Ugift, Huusholderske
Christine Charlotte Sophie Bus, 20 år, Ugift, Opholder sig paa Stedet, som swag af Helbred
Jens Jensen, 28 år, Ugift, Tjenestefolk
Sidsel Marie Pedersdatter, 16 år, Ugift, Tjenestefolk

Folketælling 1845 – Tamdrup sogn – Vrønding

Peder Pedersen, 50, Gift, Lejer og daglejer, Her i sognet, Vrønding

Mette Laursdatter, 53, Gift, Hans kone, Hansted sogn, Skanderborg amt, Vrønding

Christen Pedersen, 12, Ugift, Deres søn, Her i sognet, Vrønding

Ane Cathrine Hansdatter, 52, Enke, Indsidder og håndarbejder, Glud sogn, Vejle amt, Vrønding

Johanne Jensdatter, 24, Ugift, Hendes svage datter, Et hus, Her i sognet, Vrønding

Herover er det Sidsel Maries forældre og deres husstand, Chresten er således Sidsel Maries lillebror.

I 1845 tjener hun på en gård i Lund i Tamdrup sogn, gårdejeren er Peder Nielsen, 50 år gammel og hustru Mette Rasmusdatter, 40 år. De har 7 hjemmeboende børn i alderen 17 til 3 år. Desuden bor der to tjenestekarle, en smed, hans kone og en smedesvend på ejendommen.

I foråret 1846 træffer hun en ung mand ved navn Chresten, som hun varmer sig sammen med. Problemet er, at det får følger, hun bliver gravid, men Chresten har fundet et bedre parti, hvor han kan blive gårdejer i en ung alder. Det er på den tid ikke så godt at få et barn uden for ægteskabet, sådan et barn betegnes på den tid som ”uægte”, det betyder, at Sidsel Marie bliver sendt ind til Horsens for at føde sit barn, således at lokalsamfundet ikke får noget at vide.

Sidsel Marie får en søn

Den 23. december 1846 får Sidsel en uægte søn, som får navnet **Peder Pedersen** den 17. januar 1847 i Vor Frelsers kirke i Horsens. Udlagt barnefader er Tjenestekarl Christen Pedersen. I kirkebogen står Sidsel Marie som Fruentimmer.

Jeg har ikke været i stand til at finde Sidsel Marie eller hendes søn Peder i FT 1850. Men jeg mener, at have fundet ud af, at Sidsel ikke kan eller vil leve med et uægte barn, derfor bliver Peder sat i pleje. Han kommer aldrig tilbage til sin moder, og hun forsøger heller aldrig at få kontakt til ham senere.

Folketælling 1855 – Horsens Købstad

Her finder jeg Sidsel Marie på adressen Sønder Aagade 49. Hun bor sammen med:

Johan Poul Møller, 25 år, Ugift, Født i Horsens, han er Garveribestyrelser.

Gjerhart Axt, 32 år, Ugift, Født på Sielland, Garversvend.

Anders Magnussen, 29 år, Ugift, Født i Sverrig, Garversvend.

Jens Pedersen, 21 år, Ugift, Født i Hornborg, Weile amt, Tjenestekarl.

Sidsel Mr. Pedersen, 30 år, Født i Tamdrup, Weile amt, Tjenestepige.

Folketælling 1860 – Horsens Købstad – Smedegade 315

Johan Poul Møller, 30 år, Gift, født i Horsens, Kjøbmand.

Margrethe Christiane Lovise Marie Holm, 22 år, Gift, født i København, hans Kone.

Sidsel Marie Pedersdatter, 36 år, Ugift, født i Lund, Tamdrup Sogn, Tjenestepige.

Sidsel videre liv

I 1860 rejser Sidsel tilbage til Tamdrup, hun findes i Tamdrup kirkes Tilgangsliste nr. 55, som tjenestepige ankommer fra Horsens. 36 år gammel.

Den 6. oktober 1860 bliver Sidsel Marie Pedersdatter – 37 Aar – Vrønding trolovet med Enkemand Niels Jensen Hallager, 2^{det} Ægteskab, Horsens, 46 Aar og den 3. november 1860 bliver de gift i Tamdrup kirke.

Forloverne var: Peder Pedersen og Peder Chr. Pedersen, Husmænd af Vrønding.

Det er 2. gang Niels bliver gift. Hans første kone hed Maren Christoffersdatter. Hun døde den 28. januar 1860.

Sidsel og Niels forsøger at få et barn sammen, men det ender i en tragedie, den 14. august 1865 nedkommer Sidsel med et dødfødt drengbarn. Hændelsen indberettes til kirkebogen af Doktor Lindemann.

Folketælling 1870 – Horsens købstad – Farvergade 748

Niels Halager, 56 år, gift, Lutheran, født i Skjold sogn, Vejle amt, Husfader, Gartner
Sidsel Marie Pedersen Halager, 47 år, gift, Lutheran, født i Tamdrup sogn, Aarhus amt, Husmoder
Sara Nathansen, 79 år, Enke, Mosaisk, født i Horsens, Brødhandler

Folketælling 1880 – Horsens købstad – Farvergade 5, Forhus, Stuen, matr. nr. 91

Niels Jensen Hallager, 66 år, Gift, Husfader. Gartner, født i Skjold Sogn, Vejle Amt
Secilie Marie Hallager født Petersen, 55 år, Gift, Hans Kone, født i Tandrup Sogn, Skanderborg Amt
Christian Nielsen, 12 år, Ugift, Deres Plejesøn, født i Horsens¹⁾

Folketælling 1890 – Horsens købstad – Farvergade 5, Forhus, Stuen, matr. nr. 91

Niels Jensen Halager, 76 år, født i Stourup, husfar, gartner i Horsens
Sisilie Marie Halager født Pedersen, 66 år født i Lund, husmor.

Der findes ikke noget Stourup sogn, her er skrevet forkert i folketællingen, det skal være Stouby.

Sorg i familien

Den 29. januar 1893 mister Sidsel Marie sin mand Niels Jensen Halager. Han bliver begravet fra Vor Frelzers kirke i Horsens den 4. februar. Han var gartner boende i Farvergade 5, Horsens, Han var født i Stouby sogn, 78 år gammel, han bliver begravet af Sognepræst Romer.

Folketælling 1901 – Horsens købstad – Farvergade 5, Forhus, Stuen, matr. nr. 91

Sidsel Marie Halager, født 20. februar 1823 i Lund, har taget bopæl i Kommunen 1845 tilflyttet fra Lund, Husmoder, lever af Ejendommens Indtægter, blevet gift i 1860, ægtemand død i 1893, der er 1 barn af ægteskabet, som er død, ingen levende børn i ægteskabet.

Det underlige her er, at jeg ikke kan finde et barn født af Sidsel Marie og Niels Jensen i kirkebøgerne for Vor Frelzers sogn i Horsens i perioden 1860 – 1870. Så hvad det er for et barn, hun siger er død? Måske er det hendes søn Peder, som hun satte i pleje, da han var spæd og som hun derefter aldrig har set, eller haft kontakt til. Sidsel Marie og Niels får heller ikke et barn døbt i Tamdrup i perioden 1860 – 1863.

Død

Sidsel Marie Halager, født Petersen dør den 28. september 1902 i Farvergade 5, Horsens. Hun bliver begravet 4. oktober fra Vor Frelzers kirke i Horsens, hun var da 79 år. Hun var enke efter Gartner Niels

1) Den eneste jeg kan finde i Horsens er: Christian Nielsen den 8. maj 1867 i Horsens, han bliver hjemmedøbt den 21. juli 1867. Forældrene var Skomager Niels Nielsen og Hustru Maren, født Hansen, 29 Aar. Der er ingen fadere nævnt i kirkebogen. Han dør ikke i Horsens i perioden 1880 – 1887.

Jensen Halager. Hun bliver begravet af sognepræst Tomassen. Hun skulle være født i Lund sogn. Der findes ikke noget Lund sogn, men Lund er et stednavn i Tamdrup sogn, hvor Sidsel Marie netop er født.

Efterskrift

Ham Sidsel Marie bliver gift med i 1860 er følgende:

Niels Jensen (Halager) blev født den 3. april 1814 i Skjold sogn, Vejle amt. Hjemmedøbt den 4. april.

Huusmand udi Halager Haavt Jens Jepsens og Hustrue Ane Michelsdatter Søn Niels. Resten af teksten har jeg opgivet at læse. Side 45 i kirkebogen.

Folketælling 1850 – Horsens – Spedalsøe 545

Niels Jensen, 36 år, Gift, Arbejdsmand, Huusfader, født i Skiold S., Veile Amt

Maren Christophersdatter, 32 år, Gift, hans Kone, født i Stoubye S., Veile Amt

Ane Marie Nielsen, 3 år, Ugift, deres Datter, født i Horsens

Folketælling 1860 – Horsens – Kattesund nr. 400

Niels Jensen, 48 år, Enkemand, Husfader. Arbejdsmand, født i Skjold Sogn. Vejle Amt

Marie Jensen, 12 år, Ugift, Hans Barn, født i Horsens

Christian Jensen, 10 år, Ugift, Hans Barn, født i Horsens.

30. Rasmus Pedersen Balle

Rasmus Pedersen blev født 14. februar 1810 i Balle, Odder sogn i Aarhus amt. Han blev hjemmedøbt den 14. februar og frembåret i kirken 25. marts 1810.

Forældrene var: Gaardmand **Peder Nielsen** og Hustru **Maren Hansdatter** af Balle.

Faddere

Grethe Hansdatter
Maren Sørensdaughter begge Tvenstrup
Michel Sørensen Balle
Søren Hansen Tvenstrup

Konfirmation

Ikke konfirmeret i Odder (Balle) 1823 – 1827. Ikke Balle sogn Skanderborg amt 1823 –1827, ikke Aarhus Domsogn eller Vor Frue Aarhus

Lægdsrullen

Odder sogn er 1. jyske distrikt, Aarhus amt lægd nr. 73 – 74.

I rullen fra 1813 står han i lægd nr. 74 med løbenummer 173, han får nyt nummer 133. I 1816 får han nyt nr. 106. I 1819 får han nyt nr. 92, han noteres nu som værende 9 år. I 1822 får han nyt nr. 76. I 1825 får han nr. 58. I rullen fra 1828 er der nyt lægdsnummer 35 - 36. Han bliver nu sessionsmålt til en højde på 63 tommer = 165 cm og får nyt nr. 41. I 1831 får han derpå nyt nr. 33. Han udskrives til Dragon 30. juni 1832 Jyske for 49 – 37. I 1834 overflyttes han til 26 – L – 309 i 1837. Lægd nr. 26 er Hasle i Aarhus amt.



Dette er det eneste billede, der, så vidt vides, findes af Rasmus Pedersen Balle og Birgitte Envoldsdatter.



Udsnit af lægdsskriftet for 1837, Hasle sogn, Aarhus.

Folketælling 1840 – Aarhus Købstad – Aaen

Johan H. Agerup, 31 år, gift, Købmand
Johanne C. Faurischou, 29 år, gift, Hans kone

Andreas Agerup, 5 år, ugift, deres søn
Peter Agerup, 2 år, ugift, deres søn
Karen M. Agerup, 3 år, ugift, deres datter
Johan Winding, 25 år, ugift, Handelsbetjent
Sever Schmidt, 19 år, ugift, Handelslærling
Peter Schougaard, 16 år, ugift, Handelslærling
Hedevig Guldmand, 26 år, ugift, Tjenestepige
Birgitte Nielsen, 24 år, ugift, Tjenestepige
Ane Kirstine Nielsen, 37 år, ugift, Tjenestepige
Søren Nielsen, 27 år, ugift, Tjenestekarl
Rasmus Pedersen, 30 år, ugift, Tjenestekarl

Det ser ud som om Rasmus og Birgitte begge tjener hos købmand Agerup i Århus i 1840, det er nok der, de bliver enige om, at slå pjalterne sammen og derefter bliver gift i 1841.

Bryllup

Ungkarl og Tjenestekarl Rasmus Pedersen Balle, 31 Aar gammel og Pigen Birgitte Enevoldsen, 24 Aar gammel bliver gift den 26. april 1841 i Aarhus Domkirke. De er indskrevet 4. april og gift efter lovlig Tillysning.

Forloverne var Dagleier Niels Pedersen og Dagleier Anders Pedersen.

Brudgom vacc. 26. april 1810 af Pastor Blicher i Randlev. Bruden vacc. 14. juni 1821 af Adj. Simony.

Børn

Cecilia Elisabeth Pedersen, blev født den 3. august 1841 i Aarhus, Vor Frue sogn. Cecilia bliver døbt i Kirken 31. oktober 1841.

Forældrene var: Daglejer Rasmus Petersen og Hustru Birgitte Enevoldsdatter i Møllestien

Faddere

Pigen Maria Stilling
Pigen Anna C. Hoetiin
Daglejer Niels Pedersen
Daglejer Jacob Christensen
Tjenestekarl Niels Knudsen

Enevold Niels Bosted Pedersen blev født den 19. maj 1844 i Vor Frue sogn, Aarhus amt, døbt i kirken 14. juli 1844.

Forældrene var Dagleier Rasmus Pedersen Balle og Hustru Birgithe Enevoldsen i Møllestien.

Faddere

Pigen A. Meldgaard
Pigen G. Christensen
Smedesvend B. Spliid
Skrædersvend (Hermann, fabriksarbejder) Slichter
Klinkemager J. (Jens, arbejdsmand) Clausen

Folketælling 1845 – Århus købstad

Navn: Rasmus Petersen, 35 år, Gift, Arbejdsmand, Møllestien 714, Aarhus, født i Balle, Skanderborg amt.

Birgitte Enevoldsen, 28 år, Gift, hans kone, Møllestien 714, født i Randers.

Elisebeth Petersen, 4 år, Ugift, deres datter, født i Aarhus. (Ikke født i domsogn 1839-1842.)

Enevold Petersen, 1 år, Ugift, deres søn, født i Aarhus.

Asmus Plaate, 4, Ugift, deres plejesøn, født i Aarhus.

Jacob Plaate, 4, Ugift, deres plejesøn, født i Aarhus.

Plejebørnene

Tvillingerne blev født den 23. januar 1842, de får navnene **Asmus Lassen Plaate** og **Anton Jacob Plaate**, de bliver døbt i Vor Frue kirke i Aarhus den 5. juni 1842.

Forældrene var Ugift Fruentimmer **Anna Catharina Bang**, datter af Tømmermand Bang paa Fiskergade; hun er født i Octbr 1819. Hun tjener hos (Købmand) Kbmd Faurschou paa Middelgade i Aarhus.

Som barnefader blev udlagt Handelsbetjent **Asmus Larsen Nyborg Plaate** hos (Lars P. Købmand) Kbmd L. P. Schmidt paa Vestergade i Aarhus.

Faddere 1

Pigen M. Hveisel

Pigen Marg. Jacobsen

Tømresvend A. Zeuner (Gift med Mette Pedersdatter for søn Jacob 5. maj 1841 i Domsogn)

Murersvend Jørgensen

Skomagervend (Hans Johannes) Thilker

Faddere 2

Pigen H. Larsen

Pigen Anna Jensen

Kleinsmed R. Bang

Kleinsmed J. P. Bang

Tømresvend (Søren Wilhelm) S. W. Bang.

Bemeldte børn var fødte i Domsognet.

Jeg har ikke fundet noget om, hvorfor børnene kommer i pleje hos Rasmus og Birgitte.

Maren Petrea Pedersen, som blev født 6. april 1846 i Vor Frue sogn i Aarhus. Hun bliver døbt i Kirken den 22. juni 1846. Som forældre står Dagleier Rasmus Pedersen Balle og Hustru Birgitte Nielsdatter i Møllestien.

Faddere

Pigen A. M. Hechner,

Pigen M. Hopfensitz,

Klinker F. Clausen,

Kleder N. Mikkelsen,

Tjenstekarl L. Nielsen.

Nielsine Johanna Maria Pedersen, som bliver født 28. november 1847 i Vor Frue sogn i Aarhus. Nielsine bliver døbt 21 april 1848 i Kirken.

Forældrene var: Daglejer Rasmus Pedersen Balle og Hustru Birgithe Enevoldsdatter i Møllestien.

Faddere

Vognmand S. Hansens Kone
Pigen Joh. M. Petersen
Tjenestekarl H. Carstensen
Daglejer H. Kastrup
Klinkemager J. Danielsen

Moderen introduceret den 19. december 1847 til Højmesse.

Birgithe Hansine Pedersen, som bliver født 28. marts 1849 i Vor Frue sogn i Aarhus. Hun blev døbt i Kirken den 20. maj 1849. Hun blev kun 1¼ år.

Forældrene var: Daglejer Rasmus Pedersen Balle og Hustru Birgithe Enevoldsdatter i Møllestien.

Faddere

Vognmand S. Hansen Kone
Pigen Joh. M. Pedersen
Tømmersvend N. Knudsen
Daglejer H. Kastrup
Daglejer J. Andersen

Birgitte Hansine dør den 14. september 1850 og bliver begravet den 18. september.

Birgithe Hansine Pedersen, som bliver født 17. december 1850 i Vor Frue sogn i Aarhus. Hun blev døbt 21. april 1851 i Kirken.

Forældrene var: Daglejer Rasmus Pedersen Balle og Hustru Birgithe Enevoldsdatter i Møllestien (34).

Faddere

Blegmand R. (Rasmus) Pedersens Kone (Ane Rasmussen, Møllestien)
Pigen Anna Pedersen
Bryggerkarl Jørgen Jensen
Tjenestekarl R. Ernst
Tjenestekarl H. Carstensen

Johanna Carolina Pedersen, som bliver født 10. august 1852 i Vor Frue sogn i Aarhus. Hun blev døbt 26. december 1852 i Kirken.

Forældre var: Daglejer Rasmus Pedersen Balle og Hustru Birgithe Enevoldsen i Møllestien.

Faddere

Tømmersvend N. Knudsens Kone
Pigen Johanne Pedersen
Tjenestekarl R. Ernst
Ølbrygger J. Jensen
Tjenestekarl H. Hansen

Folketælling 1860 – Aarhus købstad

Møllestien 713, Aarhus

Rasmus Petersen Balle, 50 år, Gift, født i Balle, Aarhus amt, Arbejdsmand, Husfader
Bergitte Nielsen, 43 år, Gift, født i Randers, Hans kone
Marren Petrea Petersen, 14 år, ugift, født i Aarhus, deres datter
Nielsine Johanne Marie Petersen, 13 år, ugift, født i Aarhus, deres datter
Birgitte Hansine Petersen, 10 år, ugift, født i Aarhus, deres datter
Johane Caroline Petersen, 8 år, ugift, født i Aarhus, deres datter.

Folketælling 1870 – Aarhus købstad

Møllestien 36

Rasmus Petersen, 59 år, Gift, født i Odder sogn, Husfader, Arbejdsmand
Birgitte Nielsen, 53 år, Gift, født i Randers, Husmoder.

Folketælling 1880 - Aarhus købstad

575 Nygade

Rasmus Petersen, 69 år, Gift, Husfader, Gartner, født i Balle, Hadsten
Birgitte Petersen, 63 år, Gift, Hans Kone, født i Randers
Birgitte Petersen, 29 år, Ugift, Hans Datter, Sypige, født i Aarhus
Simon Peter Simonsen, 42 år, Ugift, Logerende, Skomagervend, født i Skive.

Død

Den 11. juni 1886 dør Rasmus Petersen, gift, Gartner, bor Nygade 2, Aarhus, 76 år gammel. Han bliver begravet 16. juni 1886 fra Vor Frue kirke, Aarhus.

31. Birgitte EnvoldsDatter

Birgitte EnvoldsDatter blev født den 10. januar 1817 i Sct. Mortens sogn i Randers. Hun blev hjemmedøbt den 13. januar og frembåret i kirken den 13. juli 1817. Forældrene var Jærnmand **Envold Nielsen** og **Maren Pedersdatter**.

Faddere

Madam Lutchen,
Jomfru Terchilsen,
Kjøbmand N. B. Evaldsen,
Kabel,
Hansen og
Madsen. (Opslag 45 i farve kopier, side 107)

N. B. Evaldsen står i folketællingen 1834, som Skipper.

Konfirmation

Birgitte Envoldsdatter Nielsen bliver konfirmeret 2. Søndag efter Paasken 1831 i Sankt Mortens sogn i Randers. Som forældre er angivet Envold Nielsen og Maren Pedersdatter. Hendes kundskaber bedømmes til mådelig (mdl) og opførsel til godt (gt). Hun er blevet vaccineret: 14. juni 1821 af Simony.



Birgitte Envoldsdatter, fotograferet hos V. E. Svendsen, Taarnstedet, ved Sct. Clemensbroen, Aarhus.

Folketælling 1834 – Astrup sogn – Bøgeskou Bye

Søren Rasmussen Kaae, 40 år, gift, Sognefoged og Gaardmand
Ane Marie Rasmusdatter, 33 år, gift, hans Kone
Rasmus Sørensen Kaae, 1 år, ugift, deres søn
Else Marie Sørensdatter, 10 år, ugift, deres datter
Birte Marie Sørensdatter, 7 år, ugift, deres datter
Maren Sørensen Kaae, 4 år, ugift, deres datter
Rasmus Jensen, 14 år, ugift, plejesøn
Søren Rasmussen, 13 år, ugift, plejesøn
Rasmus Jensen Kaae, 80 år, gift, Aftægtsmand paa Gaarden
Else Marie Mikkelsdatter, 74 år, gift, hans Kone
Else Marie Jensdatter, 7 år, ugift, deres Pleiebarn
Niels Nielsen, 24 år, ugift, tjenestekarl
Jens Sørensen, 22 år, ugift, tjenestekarl
Birte Envoldsdatter, 18 år, ugift, tjenestepige

Bryllup

Birgitte bliver gift med Rasmus Pedersen Balle den 26. april 1841 i Aarhus Domkirke.

Børn

Birgitte får 7 børn se Rasmus Pedersen Balles levnedbeskrivelse.

Folketælling 1890 – Aarhus købstad

Nygade 1 og 2 findes ikke i folketællingen for 1890. Gadenumrene begynder med 3 og 4.

Hun er heller ikke i folketællingen på adressen Skovgade 125 i 1890. Der bor heller ingen på den adresse, jeg på nogen måde kan kæde sammen med Birgitte.

Død

Birgitte Petersen, født Nielsen dør den 2. marts 1906 i Sct. Johannes sogn i Aarhus. Hun bliver begravet den 8. marts på Nordre kirkegaard. Hun bor på adressen Skovvej 125, da hun dør.

Hun er enke efter Gartner Rasmus Petersen (Borre) i Aarhus. Født i Randers, Datter af Kaagmand Enevold Nielsen. 89 Aar gammel



48 Peder Pedersen Marcussen

Peder bliver født (Die Eod = samme dag) 17. søndag efter Trinitatis 1790 – 26. september. Peder Rasmussøn Marcussen i Skjering en Søn navnlig Peder. Hans HjemmeDaab offentlig Bekjendtgjøre – Egaa sogn, Randers amt.

Susceprix: (Gudmoder) Jacob Andersens Hustru, Dorthe Nielsdatter, ibid (bar barnet).

Faddere

Marcus Rasmusson

Poul Sørensen Højen

And. Jørgenson hen

Afgangne Søren Skippers yngste Datter, Dorothe Sørensdatter: Alle af Egg-Aae.



Lægdsrullen

Jeg gav mig til at søge efter Peder Pedersen i lægdsrullen for Egå – lægd nr. 7, Randers amt. Hovedrulle 1822. Som nr. 19 står Peder Pedersen, 31 år, 63 tommer, fra Skjering. Hans far er Peder Rasmussen.

Peder Pedersen er indkaldt 1817. Soldat 1817, 1ste Regiment 4. Bataljon Faderen uberettiget til anden Søns Ansættelse. (Dette sidste betyder muligvis at faderen har forsøgt at sende en anden søn i Peders sted.)



Peder Pedersen bliver far til **Anders Pedersen** den 17. januar 1819. Peder bliver aldrig gift med Karen Andersdatter, som var moder til Anders.

Da det igennem lægdsrullen er lykkedes at finde Peder, kan der nu forsøges med at finde ham i folketællingerne. Det er godt nok et vanskelig tidspunkt. Idet der ikke er folketællinger imellem 1807 og 1834. Et forsøg med folketællingen for 1834 giver et resultat. Peder skal jo være ca. 44 år gammel i 1834.

Folketælling 1834 – Egå sogn

Egaae Bye, et huus

Peder Pedersen, 44 år, gift, Huusmand og Dreier

Mette Mogensdatter, 22 år, gift, hans Kone

Peder Pedersen, 2 år, ugift, deres Barn

Elisebeth Rasmusdatter, 76 år, Enke, Aftægtskone.

For at finde ud af, om det er den rigtige Peder, kan der forsøges med folketællingen i 1845, hvor Peder skal være 55. I 1845 opgives fødestedet i folketællingen, så derfor kan det ses, om den Peder der her er fundet, er fra Schjering. I 1834 er han gift med en kone med et mindre almindeligt navn. Derfor bruges hendes navn i den videre søgning.

Folketællingen 1845 – Egå sogn

Niels Jensen Mundberg, 28, Gift, Husmand, Lever af fiskeri, Her i Sognet

Mette Mogensdatter, 33, Gift, Hans kone, Skjødstr.

Peder Pedersen, 13, Ugift, deres søn, Her i Sognet.

Hovsa – Mette har fået en ny mand – sønnen Peder passer med 1834 tællingen. Nu er det så 1840 tællingen,? der forsøges igen med Mette Mogensdatter.

Folketælling 1840 – Egå sogn

Niels Jensen Monberg, 23, Gift, Huusmand og dagleier

Mette Mogensdatter, 28, Gift, hans Kone

Peder Pedersen, 8, Ugift, deres søn.

Det ser altså ud til at Peder Pedersen er død i perioden 1834 – 1840. En gennemgang af kirkebogen for den periode giver også gevinst.

Død

Peder Pedersen Marcusen dør den 22. december 1837 og bliver begravet 28. december, Huusmand i Egaa, 47 år gammel. I bemærkningen i kirkebogen står: Blev ihjelfrossen paa Marken efter indhentet Erklæring fra Øvrigheden begravet.

Skiftet efter Peder

Aar 1838 den 8 December blev skiftet efter Huusmand Peder Pedersen Marcusen af Egaa foretaget paa Sogneraadscointoret af den ordinaire Skifteforvalter i Overværelse af Vidnerne Borgen og Sandberg. For Enken, der nu er bleven gift, mødte hendes Mand. Niels Jensen Mondberg og ligeledes mødte Formynderen Niels Christensen Budby – Niels Mondberg anmeldte at boet skylder efter Obligation tinglyst 29 Marts 1831 til Jens Andersen i Egaa 50 Rdl, og at han, som er en Stedsøn af den afdøde har den som ved Skiftet efter hans Moder Maren Sørensdatter sluttet 8 Novbr 1831 tilfaldes Arv 50 Rdl til gode. For den afdødes begravelse Skyldes 10 Rdl og til Enkens fordrede han leje derimod 10 Rdl. Han bad sig dernæst boet overdraget efter Vurderingen imod at tilsvare Gjelden, udrede Skifte Omkostninger og udlægge til barnet den Arv det kan tilkomme. Formynderen erklærede at han ikke havde noget med den anmeldte Gjæld eller de fordrede begravelsesomkostninger at erindre og Skiftet blev deraarsag optaget til Slutning og opgjort saaledes.

Indtægt

Ved den under 20 Mai dette Aar afholdte Registreringsforretning

Er baade samtlige Eiendele vurderet til 150 Rdl 1 m 6 s

Udgift

Skyldig til Jens Andersen i Egaa 50 Rdl

Niels Jensen Mondberg Modersarv 50 Rdl 100 Rdl
50 Rdl 1 m 6 S

Skyldig for den Afdødes begravelse 10 Rdl

Til Enkens lejs derimod 10 Rdl 20 Rdl
30 Rdl 1 m 6 S

Skiftets Omkostninger

Sallair (salær) 1 Rdl 4 m 6 s

Skiftebrevet 1 - 5 - 4 -

Justitsfondet - 4 - 5½ -

Revisionscontoiret - 3 - 7½

Kongens Kasse - - 11

St?????????? 1Stg No 1 af 1 ste Kr - 2 -

Efter §147, 148, 152 1 - 5 - 14¾ - 7 Rdl 2 m ”

Igjen 22 Rdl 5 m 6 s

Heraf tilhører Enken det halve 11 Rdl 2 m 11 s og det andet Halve tilfalder den afdødes umyndige Søn og eneste Arving Peder Pedersen men paa grund af Arvens Ubetydeligstes bliver den at anvendtes hans Opdragelse og Fornødenheder under Værgens Tilsyn Enkens Mand kunde ikke betale Skiftets Omkostninger. Tilstedeværende erklærede at de ikke havde noget imod dette Skifte at erindre og at de ville holde Skifteretten fri for Ansvar og Krav i Anledning af dette boe og dets Behandling. Boets Eiendele blev dernæst overdraget Enken under Forpligtelse at være ansvarlig for den derpaa hvilende gjæld og Skiftet saaledes sluttet.

Underskrevet af: M Theivium

Niels Jensen Mondberg. Niels Chrestesen Budk

Vidner

Borgen Sandberg

49 Karen Andersdatter

Den 3. januar 1795. Blev Anders Sørensens og Karen Nielsdatters datter af Baarggaarden født og kaldet Karen. Den 18. januar blev daaben confirmeret i Krogsbæk kirke.

Jens Stækes Kone fra Regtrup holdte Barnet

Faddere

Rasmus Mogensen

Søren Mogensen

Mikkel Nielsen alle fra Mørke

Kirsten Sørens datter fra M??? Møllen.

Folketælling 1801 – Krogsbæk sogn

En gård i Karlbye

Anders Sørensen, 47 år, Gift, husbonde, bonde og gårdbeoer og lægdsmand

Karen Nielsdatter, 50 år, Gift, hans kone

Søren Andersen, 24 år, Ugift, deres barn

Else Marie Andersdatter, 13 år, Ugift, deres barn

Mette Magrethe Andersdatter, 10 år, Ugift, deres barn

Gjertrud Andersdatter, 8 år, Ugift, deres barn

Karen Andersdatter, 6 år, Ugift, deres barn. Det er formentlig hende, der bliver mor til 24. Anders Pedersen (Karlby). Dvs. født ca. 1795

Hendes søn

Anders Pedersen blev født den 17. januar 1819 i Karlby i Krogsbæk sogn, Sønderhald Herred, Randers amt, som uægte søn, dvs. uden for ægteskab, af moderen var pigen **Karen Andersdatter** i Karlbye og udlagt som barnefader blev Ungkarl **Peder Pedersen** af Schjering i Egaa Sogn.

Frembaaret af Pigen Maren Andersdatter i Karlbye.

Faddere

Gaardmand Søren Andersen og

Søn Anders i Bjerregaarden

Gaardmand Christen Madsen af Ølstrup

Indsidder Niels Christensen af Karlbye.

Karen Andersdatter findes ikke i Afgangslisterne fra Krogsbæk sogn i perioden 1819 – 1859.

Karen Andersdatter er ikke død i Krogsbæk sogn i perioden 1819 – 1886.

Hun flytter muligvis til Aarhus, hvor hun bliver gift med Rasmus Møller, som er 21 år ældre end hende. I folketællingen 1834 er han tårnvægter og i 1840 står han som tøermester? I 1834 bor de på Møllestien og i 1840 er de flyttet til Graven, 228 – baghuset

50. Rasmus Sørensen Bødker

Dom Exaudi (4. søndag efter Trinitatis = 18. juni 1780) døbt Søren Rasmussen Bødkers Søn kaldet Rasmus. Moderen er ikke nævnt i kirkebogen, men hun hedder Elle Pedersdatter.

Baaren af Pige Karen Pedersdatter

Faddere

Rasmus Balle og
Niels Balle fra Sandbye
Christen Skræder fra Vitthen
Hans Clemmensens og
Rasmus Skogs Hustruer af Haar

Folketælling 1801 – Haldum sogn – Haldum by

Niels Kioldsen, 57 år, Gift, husbonde, bonde, gårdbeboer og sognefoged
Karen Nielsdatter, 26 år, Gift, hans kone
Frands Hansen, 30 år, Ugift, tjenestekarl, nationalsoldat
Rasmus Sørensen, 20 år, Ugift, tjenestekarl
Jens Jespersen, 13 år, Ugift, tjenestekarl
Else Marie Grosdatter, 15 år, Ugift, tjenestepige

1. Bryllup

Løverdagen den 5^{de} October 1811, Copuleret i Haldum Kirke efter foregaaende Tillysning af Prædikestolen i tvende Søndage efter hinanden, ungKarl Rasmus Sørensen og Pigen **Mette Christensdatter** begge af Haar. At de være hinanden uden slægtskab, Bevidnede Frans Rasmussen Skog og ungKarl Søren Rasmussen af Haar.

Dødsfald i familien

Fredagen den 28^{de} Februarius 1812 blir Rasmus Sørensen Bødkers Hustrue Mette Christensdatter af Haar begravet paa Haldum kirkegaard, der døde Mandagen den 24. hujus¹⁾. Gammel 30 Aar og 4 Maaneder

Samme 28^{de} Febr blev ovenmeldte Rasmus Sørensen Bødkers og afdøde Hustrue Mette Christendatters liden Datters Hjemmedaab Confermeret i Haldum Kirke, der er barnfød i Haar, Torsdagen den 13^{de} Febr og blev Kaldet **Elle**.

Frembaaren af Frands Rasmussen Skogs Hustrue Mette Rasmusdatter

Faddere

Søren Pedersen
Anders Nielsen
Anders Pedersen
Rasmus Nielsens Hustrue Inger Nielsdatter
Niels Jensen Skræders Hustrue Mette Kristine Nielsdatter, alle af Haar

1. hujus betyder dette/denne, dvs. ”denne måned”.

2. Bryllup

Viet i Haldum kirke Løverdagen den 23. Oktober 1813 blev Enkemanden Rasmus Sørensen Bødker af Haar og Pigen Bodil Jensdatter :/ af Trige tjenestpige i Haar :/ Copuleret i Trige Kirke af Velærværdige Hr. Pastor Overgaard ibid, paa Velærværdige og Høylærde Hr. I: H: Birchs Vegne i Vithen /: Tillysningen skete her dom tvende Søndage forhen af Prædikestolen. Dette ikun vare grunden beslægtet udi forbudne end tilstod som Forlovere Gaardmændene Christen Magnusen og Søren Pedersen begge af Haar.

Børn

Søren Rasmussen bliver født den 21. november 1814 i Haar, Haldum sogn, Aarhus amt. Han bliver døbt 26. december, samme dag blev moderen introduceret.

Forældrene var Husmand Rasmus Sørensen Bødker og Hustrue Bodil Jensdatter i Haar.

Faddere

Rasmus Sørensens moder Enken Elle Pedersdatter af Haar
Gaardmand Søren Nielsen
Gaardmand Søren Pedersen
Husmand Niels Sørensen Hæg
Gaardmand Anders Pedersens Hustru Anne Marie Hansdatter alle af Haar.

Mette Rasmusdatter blev født den 15. januar 1817. Forældrene var **Husmand Rasmus Sørensen Bødker** og Hustru **Bodil Jensdatter** i Haar, Haldum sogn, Aarhus amt. Mette blev døbt den 23. februar 1817.

Faddere

Gårdmand Peder Christian Jørgensens Hustru Karen Bertelsdatter i Sandbye.
Gårdmand Søren Pedersen
Rasmus Nielsen
Smed Frans Rasmussen Hæg
Gårdmand Niels Sørensen Hægs Hustru Maren Jørgensdatter i Haar.

Mette Marie Rasmusdatter blev født 1. januar 1819 i Haar, Haldum sogn, Aarhus amt. Hun bliver døbt den 7. februar og samme dag introduceres moderen.

Forældrene er de samme som ovenfor.

Faddere

Gaardmand Mogen Jensens Hustru Inger Nielsdatter i Haar
Mogens Jensen
Søren Pedersen
Frands Rasmussen
Anders Pedersens Hustru Ane Marie Pedersdatter alle Gaardbeboere i Haar.

Dødsfald i familien

Den 4. maj 1820 dør datteren Elle af hans første ægteskab, hun bliver begravet på Haldum kirkegaard den 7. maj. Hun bliver blot 8 år og 2 måneder gammel. Som forældre står Husmand Rasmus Sørensen Bødkers og Afgangne Hustrue Mette Christendatters Datter i Haar.

Elle Rasmusdatter bliver født den 11. februar 1821 i Haar, Haldum sogn. Hun bliver døbt den 10. juni. Moderen blev introduceret 25. marts.

Forældrene er de samme som ovenfor.

Faddere

Tjenestepigen Magrethe Nielsdatter
Gaardmand Søren Pedersen
Husmand Niels Sørensen ??og
Anders Pedersens Hustru Ane Marie Hansdatter
Peder Bødkers enke alle i Haar.

Karen Rasmusdatter bliver født den 26. marts 1823 i Haar, Haldum sogn. Hun bliver døbt den 20. juli. Moderen blev introduceret den 25. april.

Forældrene var Husmand og Bødker Rasmus Sørensen ig Hustru Boddil Jensdatter i Haar.

Faddere

Gaardmand Søren Pedersens Hustru Karen Pedersdatter i Haar.
Tjenestekarl Niels Sørensen
Husmand Lars Pedersen
Husmand Niels Sørensen Skøgs Hustru Maren Johnsdatter i Haar
Husmand Niels Sørensens Hustru i Lyngaae.

Fest i familien

Sønnen Søren bliver konfirmeret i 1828, på det tidspunkt skriver præsten i kirkebogen, at Rasmus er Husmand.

Mette burde være konfirmeret i 1831, men det har ikke været muligt at finde hendes konformation i Haldum sogns kirkebog.

Mette Marie bliver konfirmeret i 1833, på det tidspunkt benævnes Rasmus, som Bødker. Om hendes kundskaber og opførelse skriver præsten ”Godt og Anstændigt”.

I 1835 er det Elle tur til at blive konfirmeret. Om Elle skriver præsten ”Meget god og Anstændig”.

Dødsfald i familien

Den 16. august 1832 død datteren Karen kun 9½ år gammel. Hun bliver begravet den 19. august på Haldum kirkegaard.

Folketælling 1834 – Haldum sogn – Haar Bye

Rasmus Sørensen, 54 år, Gift, husmand og bødker
Bodil Jensdatter, 41 år, Gift, hans kone
Elle Rasmusdatter, 13 år, Ugift, deres datter

Folketælling 1840 – Haldum sogn – Haar

Rasmus Sørensen, 60 år, Gift, bødker
Bodil Jensdatter, 44 år, Gift, hans kone

Mette Marie Rasmusdatter, 21 år, Ugift, væverske

Folketælling 1845 – Haldum sogn – Hår By

Rasmus Sørensen, 67 år, Gift, husmand og bødker, Her i Sognet

Bodil Jensdatter, 49 år, Gift, hans kone, Trige, Aarhus

Død

Rasmus Sørensen dør den 13. juni 1846 og bliver begravet den 18. juni. I kirkebogen står der han er 69 år, men han fylder faktisk 66 år den dag, hvor han bliver begravet. Han benævnes som Huusmand i Haar og født i Haar.

51a. Mette Christensdatter

Dom 16. p. Trinit 1781 – 30. september døbt Christen Handsens datter af Sandbye kaldet Mette.

Baaret af Pige Karen Pedersdatter fra Haar

Faddere

Niels Balle

Peder Andersen

Rasmus Nielsen

Rasmus Jensen

Peder Skyttes Hustrue, Alle af Sandbye

Hun er Rasmus Sørensen Bødgers første hustru.

Død

Hun dør i barselssengen mandag den 24. februar 1812. Hun blev kun godt 30 år gammel.

Mette giver liv til en lille datter, som bliver døbt samme dag, som hendes mor bliver begravet. Datteren får navnet Elle efter sin farmor. Men hendes liv får desværre en brat ende, hun dør, da hun kun er godt 8 år gammel.

51b. Bodil Jensdatter

Døbt: Jens Simonsen i Trige Avlede med sin Hustru Mette Mollerups en Datter fød den 15. Februarii 1796, døbt og kaldet **Bodil**.

Båren af Simon Poulsens Hustru af Spørring

Faddere

Mads Lauesen af Trige
Niels Jensen fra Holmgaard
Niels Rytter af Grundfør
Birthe Olesdatter af Trige.

Konfirmation

Bodil Jensdatter bliver konfirmeret i Trige kirke den 29. april 1810.

Bryllup

Bodil bliver gift med Rasmus den 23. Oktober 1813 i Haldum kirke.

Folketælling 1860 – Haldum sogn

Christen Christensen, 43 år, gift, født i Foelbye sogn, Aarhus amt (Folby), Huusmand, Husfader, lever af sin Jordlod

Mette Marie Rasmussen, 42 år, gift, født her i Sognet, hans Kone

Jens Christensen, 9 år, ugift, født her i Sognet, deres Børn

Søren Christensen, 7 år, ugift, født her i Sognet, deres Børn

Karen Christensen, 3 år, ugift, født her i Sognet, deres Børn

Bodil Marie Jensdatter, 66 år, Enke, født i Trige sogn, Aarhus amt, Opholder sig, forsørges af Huusfaderen.

Folketælling 1870 – Haldum sogn – Haar

Christen Christensen, 52 år, født i Tinning, Husfader, Husmand

Mette Marie Rasmusdatter, 51 år, født i Haar, Husmoder

Karen Christensen, 12 år, født i Haar

Niels Christian Rasmussen, 3 år, født i Haar

Bodil Marie Jensdatter, 76 år, født i Trige, Bedstemoder.

Det er ikke en rar tid for Bodil for den 13. september 1871 dør datteren Mette Marie Rasmusdatter, som hun bor hos. Mette Marie bliver begravet den 16. september på Haldum kirkegaard. Hun var Christen Christensens Hustru i Haar, hun blev kun 52 år gammel.

Død

Bodil (Marie) Jensdatter dør den 16. februar 1874 og bliver begravet den 23. februar på Haldum kirkegaard.

Hun er enke efter Husmand og Bødker Rasmus Sørensen af Haar, hun var født i Trige, hun blev 79 Aar. Præsten kan ikke regne hun blev 78 dagen før hun døde.

52. Johan Friderich Jean

Formodentlig født i tidsrummet 1766 – 1767 i Frankrig?

Hvis navnet er stavet korrekt, er han muligvis fra Alsace?

Er formentlig kommet til Danmark med Napoleonssoldaterne omkring 1806-08.

Stadsarkivet i København

Man var ikke særlige omhyggelige med at stave i 1814, man skrev i stor udstrækning, _det man troede man hørte, eller som man havde skrevet et tilsvarende navn, man havde hørt tidligere.

Jeg har fundet en Johan Friderich Jean, da han bliver indlagt på Almindeligt hospital i København den 3. juni 1815, han er da 49 år (fødselsår 1766), han bliver indlagt fra 6. Distr:- Han bliver indlagt på afdeling H, og udskrives igen fra hospitalet 7. maj 1816.

6. Distrikt er sandsynligvis Fattigdistrikt 6, i gamle dage var København opdelt i fattigdistrikter

I Vor Frue Sogn i København den 5. juli 1823 dør en Bagermester Johan Jean, han bliver begravet 10. juli, han er da 56 år gammel (fødselsår 1767)

Rigsarkivet

Efter bombardementet af København i 1807 var det meget svært at skaffe brænde for borgerne i København. Det Danske Kanselli begyndte da at forsyne københavnernes med brændsel. I Rigsarkivet i København findes der brændselsregnskaber fra årene 1808-14, i disse regnskaber har jeg fundet følgende oplysninger:

Nr. 724: Grethe Jean får året 1812-13 brændsel udleveret til 7 personer. Det er på adressen: Forhåbningsholm uden Vesterport. Det opgives, at familien har fået brænde til 7 personer forrige år og da fået udleveret 2 favne brænde, familien består stadig af 7 personer og man ansøger (Begjert Brænde) 6 favne, men får kun 2. Forhåbningsholm er formentlig det samme sted, som nu hedder Forhåbningsholm Allé på Frederiksberg.

For året 1813-14 finder jeg Nr. 871: Grethe Jean igen i Nyegade 90, hvor hun sættes i forbindelse med en Niels Jensen, Sophiegade 341, 1 Sal. Nyegade er i 2. Fattigdistrikt i København (har jeg fundet i 1890, om det var anderledes i 1814, ved jeg ikke).

Andre oplysninger

Johans ankomststidspunkt til Danmark ukendt

Ca. 1811 får Johan formentlig en søn, som bliver døbt Julius Jean

Oplysninger fra Landsarkivet for Sjælland

Johan Frederich bliver muligvis gift med en Margarethe (Grethe) Lund Jean. Margarethe Jean dør 24. december 1823 i Trinitatis Sogn i København.

I kirkebogen for Trinitatis (Bog nr. 12-3-57) står den 24. december 1823, at Ane Margrethe Jaen er død 47 år gammel, desuden står en del oplysninger, jeg ikke kan læse. I Anmærkningen står et eller andet om den 5. oct. 1814

Julius kommer i skomagerlære anno 1826 den 10n Maii har Mester I. A. Thrane indskrive Drengen Julius Jean til at lære i 4 Aar, regnet fra 1ste Juli D. Aa.

Udlært som Svend den 26. April 1830. Sdnbr. den 3d. maii 1830.

I 1840 arbejder skomagersvend Julius Jean, 28 år, han arbejder og bor hos Skomagemester Ole Seiersen, 36 år, og dennes kone Mette Sophie Nielsen, 34 år. De bor på adressen Slots-gaden nr. 125, Randers Købstad. Det må være en stor skomagemester for ud over Julius, bor der en sypige, to tjenestepiger, to skomagersvende mere og fire skomagerlærlinge på adressen.

Oplysninger fra Sct. Mortens Sogns kirkebog i Randers

Den 6. november 1840 bliver Ungkarl, Skomagersvend Julius Jean og Pigen Kirsten Marie Andersdatter, 21 år, gift i Sct. Mortens kirke i Randers.

Derpå ved jeg meget om Julius og hans familie, han er min morfars morfar

Familielegenden

I familien har der altid været en historie, som fortalte, at en af vores forfædre var en fransk officer, som var kommet til Danmark sammen med de spanske lejetropper, som kom til Danmark i 1807, han var indkvarteret på Koldinghus, da det brændte. Han skulle have truffet en dansk pige og derfor var han blevet i Danmark.

Det er denne legende og det, at at min morfars mor viste sig at hedde Jean, der er årsag til, at jeg har gravet i alt, hvad der blot ”lugtede” af Jean.

54a. Anders Larsen

Den 24. marts 1785 døbes Lars Gregers i Tørslev et Barn **Anders**.

Faddere

Faderens søster Maren af Hald, Michael Krats Kone, Christen Hjuler, Thomas og Anders Mariager.

Børn

Uægte dreng født 4. oktober 1816, døbt i Øster Tørslev kirke, Randers amt den 27. oktober, han får navnet Lars Andersen. Moderen var Kirsten Madsdatter, Lime

Uægte pige født den 10. juni 1819, hjemmedøbt den 11. juni, hun får navnet Kiersten Marie. Hun bliver fremstillet i Sct. Mortens kirke i Randers den 22. maj 1820. Moderen var Dorthe Marie Jensdatter udlagt barnefader Anders Larsen, Tjenestekarl.

Faddere

Barnets Moder
Tjenestepige Ane Marie
Tjenestekarlene
Hans Hansen
Niels Pedersen
Peder Christiansen

Yderligere

Mit gæt går på, at da Dorthe Marie senere bliver gift med Christen Poulsen fra Øster Tørslev, dvs. hun har muligvis tjent i Øster Tørslev på sin vej fra Mariager til Randers. Anders får sit første barn uden for ægteskab i 1816. men her bliver han senere gift med pigen. Hvis det er ham, har han måske været gårdmandssøn på en gård Dorthe Marie har tjent på, eller måske har hun tjent på en nabogård, hun kender ham kun som tjenestekarl, eller også bruger hun blot den "titel", for at skjule for andre hvem han var. Idet Anders senere dukker op som gårdmand i Øster Tørslev.

Hvis ovenstående er korrekt bliver Anders Lassen gift med Kirsten Madsdatter den 19. september 1820 i Øster Tørslev kirke, Randers amt. De fik sønnen Lars den 4. oktober 1816.

54b. Christen Poulsen

6. søndag efter Trinitatis 1788, – 29. juni – Povel Kock et Barn til dåben, **Christen**

Faddere

Peder Sneckers Datter
Koker Pigen paa Giesinggaard
Niels Krag
Lauret Kock

Bryllup

Den 30 juni 1822 troloves Ungkarl Christen Poulsen, 34 Aar og Pigen Dorthe Marie Jensdatter, 34 Aar.
Den 9. august står brylluppet i Sct. Mortens kirke i Randers.

Forloverne var: Lars Mortensen, Dagleier og Axel Pedersen, Dagleier.

Børn

Den 5. juli 1824 får Dagleier Christen Poulsen og Hustru Dorthe Marie Jensdatter en søn, som den 25 juli bliver døbt i Sct. Mortens kirke i Randers, han får navnet **Poul**.

Faddere

Corporal Vøgters Kone
Pigen Ane Marie Rasmusdatter
Qvartermester Schrøder
Løgnat Sjette
Løgnat Fusager

Folketælling 1834, Randers Købstad, Raadhusgaden, I Krogsgaards Bygning

Gertrud Hansdatter, 59 år, Enke, lever af Haandarbeide
Chresten Tørslev, 46 år, Gift, Dagleier
Dorthea Jensdatter, 46 år, Gift, hans Kone
Poul Chrestensen, 10 år, Ugift, deres Barn

Her er der fejl i folketællingen både Christen og Dorthe Marie er stavet forkert.

Dødsfald i familien

Poul bliver kun godt 11 år, han dør den 8. oktober 1835 og bliver begravet fra Sct. Mortens kirke den 12. oktober.

Folketælling 1840, Randers Købstad, Kraagsgaards Boder

C. Poulsen Tørslev, 52 år, Gift, Dagleier
D. M. Jensdatter, 52 år, Gift, hans Kone
Kjerst. Marie Christensdatter, 21 år, Ugift, deres Datter

Her ser vi hvorfor Christen hed Tørslev i 1834, han har tilsyneladende fået tilnavnet Tørslev. Familien har siden sidste folketælling mistet deres søn. Om det er derfor, Dorthe Maries datter Kirsten Marie er kommet hjem til moderen, eller om det er fordi, hun snart skal giftes, vides ikke. Kirsten Marie bliver gift med Skomagervvend Julius Jean i Sct. Mortens kirke den 6. november 1840.

Folketælling 1845, Randers Købstad, St. Lauritz Bakke

Christen Poulsen, 57 år, Gift, Dagleier, født i Øster Tørslev Randers amt
Dorthe Jensdatter, 57 år, Gift, Hans kone, født i Mariager

Her får vi at vide, hvor Christen og Dorthe Marie er født og så giver det mening, hvorfor han har fået tilnavnet Tørslev.

Folketælling 1850, Randers Købstad, St. Lauritz Bakke

Christen Poulsen, 62 år, Gift, Arbeidsmand, født i Øst Friberg
Dorthea ” , 62 år, Gift, hans Kone, født i Mariager
Christian ” (Simonsen), 8 år, Ugift, Pleiebarn, født i Randers

Her har Christen og Dorthe Marie taget en dreng i pleje, måske som erstatning for den søn, de har mistet. Drengen er født uden for ægteskabet, hans fulde navn var: Christian Frederik Ferdinand Simonsen, han blev født den 30. april 1842 og bliver døbt den 26. juni i Sct. Mortens kirke i Randers. Moderen var Ane Simonsdatter og som barnefader blev udlagt Skomagervvend Ole Pedersen. Når de får en søn af en skomagervvend i pleje, er det måske fordi skomagervvenden kender Christen og Dorthe Maries svigersøn Julius, som også var skomager i Randers på dette tidspunkt.

Folketælling 1855, Randers Købstad, St. Lauritz Bakke, Kjøbmand Krogsgaard Huus

Christen Pedersen Tørslev, 69 år, Gift, Arbeidsmand, født i Tørslev, Randers amt, Nyder Fattigunderstøttelse
Dorthea Pedersdatter, 69 år, Gift, Hans Kone, født i Ditto, Nyder Fattigunderstøttelse
Peder Hiorthedes Enke, 69 år, Enke, Dagleier Enke, født i Randers, Nyder Fattigunderstøttelse
Christian Simonsen, 13 år, Pleiebarn, født i Ditto, Forsøges af Sognet

Dødsfald

Den 8. januar 1837 slutter Christen Poulsen Tørslevs liv, han var gift og daglejer, han bliver begravet fra Sct. Mortens kirke den 13. januar.

55. Dorte Marie Jensdatter

Den 28. marts 1788 blev Jens Laursen Røsing og hans Kone Maren

58. Peder Pedersen

Peder bliver født den 1. august 1795 og hjemmedøbt den 2. august, han bliver fremstillet i Tamdrup kirke, Nim herred, Skanderborg amt, den 12. søndag efter Trinitatis – søndag den 23. august. Faderen hedder **Peder Christian Pedersen**. Moderen hedder **Chatrine Bodil Mette Andersdatter**, hun er 26 år gammel, da Peder bliver født.

Baaren af Jørgen Davidsens Hustrue fra Enner

Faddere

Rasmus Andersen Lykke fra Kørne

Jens Palborg fra Lund

Peder Andersen fra Enner

Temed Andersens Hustrue fra Lund

Samme dag havde Konen sin Kirkegang

Bryllup

Peder Pedersen bliver trolovet 28. juli 1816 og viet 2. november 1816 i Tamdrup kirke.

Han bliver viet til Mette Lauritzdatter, 25 år og bondepige fra Lund. Peder er 23 år, bondetjenestekarl fra Lund.

Forlovere var Thorkild Pedersen og Anders Jensen fra Lund.

Bemærkning: Har begge fået de naturlige Børnkopper.

Mette Lauritsdatter er født 1792 i Hansted sogn, (Rodved), Voer herred, Skanderborg amt.

Hun bliver døbt 23. september 1792 i kirken

Børn

Den 5. september 1817 fødes Mette Cathrine Pedersdatter, hun bliver døbt den 26. oktober. Forældrene var Peder Pedersen og Mette Laursdatter, Bøndergaardsfolk fra Lund.

Faddere

Rasmus Pedersen

Anders Pedersen

Karen Eliasdatter fra Egebjerg

Søren Therkilssens Kone i Lund

Simon Hansens Kone i Lind, alle Bønderfolk.

Moderen blev introduceret den 26. oktober.

Den 27. september 1820 fødes **Cathrine Bolette Pedersdatter**, hun bliver døbt den 13. november.

Forældrene var Peder Pedersen og Mette Laursdatter, Bøndergaardsfolk fra Lund.

Faddere

Niels Frandsen

Niels Peter Jensen

Mikkel Jensen

Simon Hansen

Jens Eliasens Kone fra Lundom, Alle Bønderfolk fra Lund og Lundom.

Sidsel Marie Pedersdatter bliver født den 20. februar 1823 i Tamdrup sogn, Nim herred, Skanderborg amt. Hun bliver døbt den 31. marts 1823.

Forældre var Peder Pedersen og Mette Laursdatter. De er Bøndergaardsfolk fra Lund.

Faddere

Simond Hansen
Laurs Pedersen
Carl Frederichsen
Mikkel Jensens Kone
Anders Jensens Enke fra Lund alle Bønderfolk.

Den 26. september 1825 fødes en dreng som får navnet **Peter Christian Pedersen**, han bliver døbt den 27. november.

Forældrene var Peder Pedersen og Mette Laursdatter, Bønder Indsiederfolk fra Lund.

Faddere

Thomas Mikkelsen
Mikkel Thomsen
Morten Pedersen
Anders Grauersens Kone fra Lund
Laurs Pedersens Kone fra Westbierk alle Bønderfolk.

Den 25. september 1827 fødes en søn, han får navnet **Laurst**, han bliver døbt den 4. november.

Denne gang benævnes forældrene som Bøndergaardsfolk fra Wrønding.

Faddere

Rasmus Herlykke fra Horsens
Laust Pedersen fra Vestbjirk
Poul Enevoldsen af Vrønding
Dorthe Jensdatter fra Vestbjirk
Anders Pedersens Kone fra Vestbjirk

Moderen introduceret 26. december.

Den 18. juni 1829 kommer endnu en søn til verden, han får navnet **Laurits Pedersen**, han bliver døbt den 12. juli i kirken.

Forældrene var Gaardmand Peder Pedersen og Mette Lauridsdatter i Vrønding

Faddere

Laurits Poulsen og
Anders Poulsen fra Vestbirk
Poul Enevoldsen fra Vrønding
Jens Clausens Kone fra Vorberg
Konen P ???????? fra Vrønding

Den 13. december 1829 dør Laurits, han bliver begravet den 20. december bare ½ år gammel.

Den 28. februar 1832 kommer en søn til verden, han får navnet **Laurits Pedersen**, han bliver døbt den 23. april i kirken.

Forældrene var Gaardmand Peder Pedersen og Hustru Mette Laursdatter i Vrønding. (Opslag 18)

Faddere

Hattemager Olsens Kone fra Horsens
Laurids Pedersens Kone fra Vestbirk
Karsten Clemmensen
Rasmus Poulsen
Poul Enevoldsen fra Vrønding.

Den 28. maj 1833 kommer døden igen til gården i Vrønding. Det er Laurits nummer to, som dør kun 1½ år gammel. Han bliver begravet den 2. juni på Tamdrup kirkegaard.

Den 2. juli 1833 får de endnu en søn, han bliver døbt i kirken den 29. september og får navnet **Christen Pedersen**.

Forældrene er de samme som ovenfor.

Faddere

Laurs Pedersens Kone fra Vestbirk
Pigen Maren Hansen
Cresten Clemensen
Peder Jensen
Poul Enevoldsen alle af Vrønding

Folketælling 1834 – Tamdrup sogn – Vrønding

Peder Pedersen, 39 år, Gift, Gaardmand
Mette Laursdatter, 42 år, Gift, hans Kone
Cathrine Bolette Pedersdatter, 14 år, Ugift, deres Børn
Sidselmarie Pedersdatter, 11 år, Ugift, deres Børn
Peder Christian Pedersen, 9 år, Ugift, deres Børn
Christen Pedersen, 1 år, Ugift, deres Børn
Cathrine Bolette Andersdatter, 69 år, Enke, forsørges af Sønnen.

Folketælling 1840 – Tamdrup sogn – Vrønding

Peder Pedersen, 45 år, Gift, Indsidder og Dagleier
Mette Laursdatter, 48 år, Gift, hans Kone
Christen Pedersen, 7 år, Ugift, deres Søn

Folketælling 1845 – Tamdrup sogn

Peder Pedersen, 50 år, Gift, Lejer og daglejer, Her i sognet
Mette Laursdatter, 53 år, Gift, Hans kone, Hansted sogn, Skanderborg amt
Christen Pedersen, 12 år, Ugift, Deres søn, Her i sognet
Ane Cathrine Hansdatter, 52 år, Enke, Indsidder og håndarbejder, Glud sogn, Vejle amt
Johanne Jensdatter, 24 år, Ugift, Hendes svage datter, Her i sognet.

Folketælling 1850 – Tamdrup sogn – Vrønding By

Peder Pedersen, 56 år, Gift, Dagleier, Huusfader, født Her i Sognet, Tamdrup

Mette Laursdatter, 58 år, Gift, hans Hustru, født i Hansted Sogn, Skanderborg Amt

Folketælling 1855 – Tamdrup sogn – Wrønding by hus nr. 27

Peder Pedersen, 61 år, Enkemand, født her i sognet, Dagleier, Husfader

Peder Christian Pedersen, 30 år, ugift, født her i sognet, Inderste, Veientreprenør og Dagleier

Mette Marie Sørensen, 25 år, ugift, Balle sogn, Viborg amt, hans Husholderske og Forlovede (Peder Christians)

Peder Christian og Mette Marie bliver trolovet den 20. januar 1855 og bliver derpå viede i Tamdrup kirke den 6. marts.

Forloverne var Chresten Nielsen i Wrønding og Chresten Sørensen i Hvirring.

Det er lidt interessant, at Peder Christian kalder sig vejentreprenør. På dette tidspunkt var det meget almindeligt, at husmænd skulle levere arbejdskraft til vejbygning i sognet uden for de tider på året, hvor der var markarbejde. Det blev også pålagt ejendommene, at levere enten sand og grus eller nogle læs sten til vejbyggeriet. Mange veje var ufremkommelige med hestevogn på tider, hvor det regnede meget. Efterhånden, som vognene blev større og tungere, blev det mere og mere nødvendigt, at vejene blev bedre, navnlig med et mere fast underlag.

Folketælling 1840 – Veng sogn – Haarby By

Anders Christensen, 47 år, Gift, Gårdmand

Maren Andersdatter, 42 år, Gift, Hans kone

Ane Andersdatter, 17 år, Ugift, Deres barn

Maren Kathrine Andersdatter, 15 år, Ugift, Deres barn

Kirsten Andersen, 13 år, Ugift, Deres barn

Christen Andersen, 9 år, Ugift, Deres barn

Maren Andersen, 6 år, Ugift, Deres barn

Christine Andersen, 3 år, Ugift, Deres barn

Anders Sørensen Hjort, 21 år, Ugift, Tjenestekarl

Kathrine Andersdatter, 75 år, Enke, Aftægtskone

Hvilken familierelation Cathrine har til ovenstående familie, har jeg endnu ikke fundet ud af.

Dødsfald

Der dør en Peder Pedersen – Husmand i Wrønding den 16. marts 1864, han bliver begravet 24. marts på Tamdrup kirkegaard. Men her er en fejl, hvis det er vores Peder, han burde være 70 år på dette tidspunkt men i kirkebogen står at han er 80 år. Nu er en titalsfejl ikke ualmindelig, så jeg tror, jeg har fundet den rigtige.

Lidt om hvor familien bliver af

Folketælling 1860 – Tamdrup sogn – Vrønding

Peder Christian Pedersen, 35 år, født her i sognet, Husmand, Husfader

Mette Marie Sørensen, 30 år, født i Balle sogn, Viborg amt, hans Kone.

Folketælling 1880 – Horsens Købstad

Borgergade 16, Sidebygningen, Matr. nr. 560

Jørgen Petersen, 56 år, Gift, Kludehandler, født i Boest, Snede sogn
Katrine Bolette Petersen, 59 år, Gift, Hudmoder, født i Tamdruplund, Tamdrup sogn.

Folketælling 1880 – Grædstrup sogn – Davding

Peder Christian Petersen, 54 år, Gift, Husfader. Vognmand, født i Tamdrup
Mette Marie Sørensen, 49 år, Gift, Husmoder, født i Balle
Søren Peter Petersen, 11 år, Ugift Barn, født i Tamdrup

Folketælling 1880 – Skanderborg Købstad – Vestergade

Christen Pedersen, 46 år, gift, Husfader, Rullemand, født i Vrønding, Tamdrup sogn
Abelone Marie f. Pedersen, 42 år, gift, Husmoder, Thorlund, Ejstrup sogn. Født 22. juni 1837
Karen Pedersen, 10 år, ugift, Plejedatter, Kragelund, Østersned sogn, Vejle amt
Niels Severin Andersen, 29 år, gift, Husfader, Arbejdsmand, Ladegård, Skanderborg
Ane Kathrine f. Sørensen, 27 år, gift, Husmoder, Hylke sogn

59. Mette Lauritsdatter

Mette bliver døbt den 23. september 1792 i Hansted kirke, Skanderborg amt. Hun er datter af Laurits Jensen i Rodved (Rådved).

Bryllup

Hun bliver gift i Tamdrup kirke, Skanderborg amt den 2. november 1816 med Peder Pedersen fra Lund.

Børn

Hun føder Peder 9 børn i perioden fra 1817 til 1833.

I det meste af hendes liv bliver hun kaldt Mette Laursdatter, i Folketælling 1845 får vi at vide, hvor hun er født og en gennemgang af Kirkebogen fra Hansted sogn 1790 – 1793 viser kun én, der får navnet Mette, hvor faderen hedder Laurits. Ingen hedder Laurs med en datter, der bliver døbt Mette.

Død

Den 28. februar 1852 dør Mette Laursdatter, hun bliver begravet den 5. marts på Tamdrup kirkegaard. Hun bliver kun 58 år gammel. Hun efterlader Husmand Peder Pedersen i Wrønding. Det er interessant, at der er fejl i kirkebogen, da Mette dør. Det plejer at være i folketællingerne, der er fejl. Mette blev født 23. september 1792, dvs. hun faktisk er 59½ år. Den anden fejl er at Mette er døbt Lauritsdatter.

Folketælling 1801 – Hansted sogn

Laurits Jensen, 47 år, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer

Mette Cathrine Jørgensdatter, 55 år, Gift, Hans kone

Søren Eschildsen, 60 år, Ugift, Deres stedsøn, Dum

Jens Eliassen, 15 år, Ugift, Hendes børn

Karen Eliasdatter, 12 år, Ugift, Hendes børn

Mette Lauritsdatter, 8 år, Ugift, Hands datter

Anne Poulsdatter, 23 år, Ugift, Tienestepige.

60. Peder Nielsen

Født ca. 1754.

Ikke fundet i kirkebogen for Odder sogn, – Torrild sogn ikke født 1753 – 1755.

Ingen hjælp at hente i lægdsrullerne, de begynder først i 1789.

Dødsfald i familien

Der dør en **Peder Nielsen Borg**, den 26. januar 1830 i Odder sogn, Aarhus amt, han bliver begravet 2. februar. Han er Indsiddet i Snærild og er 72 år gammel. Han burde være Husmand og 74 – 76 år gammel, hvis det er vores Peder, hvor kommer tilnavnet Borg fra?

Ovenstående er den eneste Peder Nielsen med en alder over 72 år, der dør i Odder sogn fra 1822 – 1857.

61. Maren Hansdatter

Blev født: Dom: 9.p.Trin 1774, (9. søndag efter trinitatis – 31. juli) Hans Sørensens barn i Balle – **Maren**.

Bryllup

21. februar 1794 bliver Peder Nielsen af Torrild gift med Maren Hansdatter af Balle i Odder kirke, Aarhus amt.

Folketælling 1801 – Odder sogn – Balle Bye

Peder Nielsen, 47 år (født ca. 1754), Selvejer Gaardmand, Huusbonde

Maren Hansdatter, 27 år, (født ca. 1774), Hans Kone

Hans Pedersen, 6 år, (født ca. 1795), Deres børn (Har søgt Odder sogn 1794 – 1796 uden held)

Niels Pedersen, 3 år, (født ca. 1798), Deres børn (Har søgt Odder sogn 1797 – 1799 uden held)

Søren Pedersen, 1 år, (født ca. 1800), Deres børn

Børn fundet i kirkebøger

Hans Pedersen 1795

Niels Pedersen den 14. oktober 1797 af Balle.

Søn af Peder Borre og Maren Hansdatter en søn i kirken 2. jule dag.

Søren Pedersen bliver født 28. juli 1800, han bliver hjemmedøbt 29. juli og døbt i Odder kirke den 20 september 1800.

Forældrene var Peder Nielsen og Maren Hansdatter af Balle.

Faddere

Ane Sophie Erikdatter af Snærild

Karen Sørensdatter af Balle

Søren Høysgaard af Tvenstrup
Knud Sørensen og
Søren Jensen af Snærild.

Christopher Pedersen bliver født 22. februar 1803, han bliver hjemmedøbt samme dag. Dåben bliver konfirmeret i Odder kirke den 11. april.

Forældrene var som ovenfor.

Faddere

Zidsel Hansdatter
Grete Hansdatter af Snærild
Peder Andersen Balle
Jens Sørensen Tvenstrup
Søren Jensen af Snærild.

Anders Pedersen bliver født 6. april 1805, han bliver døbt hjemme den 7. april og døbt i kirken den 16. juni 1805.

Forældrene var som ovenfor.

Faddere

Maren Sørensdatte
Ane Kirsten Jensdatter af Snærild
Søren Hansen af Tvenstrup
Jens Mortensen af Snærild
Søren Nielsen af Torrild

Hans Pedersen bliver født den 1. november 1807 og bliver hjemmedøbt den 2. november og døbt i kirken den 20. december 1807.

Forældrene var: Gaardmand Peder Nielsen og Maren Hansdatter af Balle

Faddere

Jomfru Møller Svend Møller ???
Maren Jensdatter af Snerild
Jens Mortensen og
Svend Nielsen af Snerild
Søren Hansen af Balle

Bryllup i familien: Ungkarl Hans Pedersen, 27 år, Tjenestekarl af Torrild Mark bliver viet til Pigen Ane Cathrine Nielsdatter, 38 år, Inderste af Balle Mark og datter af afgh. Huusmand Niels Madsen af Balle. Vielsen finder sted den 9. januar 1835 i Odder kirke. Vidnerne var: Gaardmand Søren Sørensen af Snærild Mark og Huusmand Hans Nielsen af Odder.

Rasmus Pedersen bliver født 14. februar 1810 i Balle, Odder sogn i Aarhus amt. Han bliver døbt i kirken 25. marts 1810.

Forældrene var: Gaardmand Peder Nielsen og Hustru Maren Hansdatter af Balle.

Faddere

Grethe Hansdatter

Maren Sørensdatter begge Tvenstrup
Michel Sørensen Balle
Søren Hansen Tvenstrup

Knud Pedersen bliver født den 10. juli 1812 og bliver hjemmedøbt den 11. juli og bliver døbt i kirken 23. august 1812. (Opslag 102, side 99)

Forældrene var: Gaardmand Peder Nielsen og Maren Hansdatter af Snærild.

Faddere

Else Nielsdatter og
Ane Kirstine Jensdatter af Snærild
Niels Pedersen
Søren Sørensen Tvenstrup
Niels Jensen Tun?berg

Jørgen Pedersen blev født den 26. juli 1815, han bliver hjemmedøbt samme dag og dåben bliver konfirmeret i Odder kirke den 24. september.

Forældrene var: Husmand Peder Nielsen og Maren Hansdatter af Snerild.

Faddere

Gaardmand Søren Jensens hustru Ane Kirstine Malthasdatter af Snerild
Tienestepigen Johanne Malthasdatter af Odder
Tienestekarl Erich Andersen
Tienestekarl Rasmus Jensen begge af Snerild
Jens Pedersen af Slægsmølle.

Moderen blev introduceret 24. september.

Søgt op til 1822 uden at finde flere børn.



Folketælling 1840 – Odder sogn – Balle Bye

Hans Pedersen, 33 år, Gift, Dagleier
Ane Chatrine Nielsdatter, 44 år, Gift, hans Kone
Maren Hansdatter, 68 år, Enke, Aftægtskone

Maren bor nu hos hendes søn Hans, som blev født i 1807.

Folketælling 1845 – Odder sogn – Snærild By

Hans Pedersen, 38 år, Gift, daglejer, født i Snærild
Ane Chathrine Nielsdatter, 49 år, Gift, hans kone, født do
Maren Hansdatter, 73 år, Enke, aftægtskone, født do

Folketælling 1850 – Odder sogn – Snærild

Hans Pedersen, 43 år, Gift, Dagleier. Huusfader, Her i Sognet
Ane Cathrine Nielsdatter, 53 år, Gift, Hans Kone, Her i Sognet
Maren Hansdatter, 78 år, Enke, Huusfaderens Moder, Her i Sognet

Maren Hansdatter dør 13. marts 1858 i Odder sogn, Aarhus amt. Hun bliver begravet 21. marts. Hun er fattiglem af Snærild Mark, Enke efter Husmand Peder Nielsen, hun blev 84 år. Død af Alderdom.

62. Envold Nielsen

Envold blev født den 22. januar 1789 i Sankt Mortens sogn i Randers. Forældrene var Dragon **Niels Voldams** og **Birthe Jensdatter**. Han bliver døbt den 30. januar

Faddere

Jomfru Magdalena B Brøckner
Jonfru Kirstine Bang
Lieutenant Baron Rosencrantz
Lieutenant Christensen
Lieutenant Rosted

Folketælling 1801 – Randers Købstad

Lars Henrichsen, 42, Gift, Skomager, Husbonde
Maren Bittrup, 34, Gift, Hans kone
Jens Jensen, 14, Ugift, Læredreng, Hendes søn
Mette Marie, 11, Ugift, Fælles datter
Mads Jensen, 54, Ugift, Skomagersvend, Tjenestefolk
David Seey, 34, Enke, Skomagersvend, Tjenestefolk
Jens Peter Laursen, 24, Ugift, Skomagersvend, Tjenestefolk
Anders Hansen, 21, Ugift, Læredreng, Tjenestefolk
Jens Bruun, 18, Ugift, Læredreng, Tjenestefolk
Envold Nielsen, 12, Ugift, Læredreng, Tjenestefolk
Marie Rasmusdatter, 18, Ugift, Tjenestepige

Bryllup

Den 30. november 1812 bliver der lyst for bryllup mellem Ungkarl Envold Nielsen og Pigen Maren Pedersdatter. Derpå står brylluppet i Sankt Mortens kirke i Randers den 8. januar 1813.

I kirkebogen står der:

At det ægteskab som ungarl Enevold Nielsen agter at indgaae med Pigen Maren Pedersdatter aldeles ikke strider imod Guds eller Kongens Lov, derfor indestaar vi underskrevne som begge Forlovere
Randers den 30^d November 1812. Forlovere: Peder Ladsen og Jens Hansen Buuk
næst kommende Fredag efter Kirketieneste, den 8^{de} Januar 1813 viet af Hr. Reri Ener

Børn

Den 16. oktober 1813 får Prammand Envold Nielsen og Maren Pedersdatter døbt en datter, som får navnet **Elisabeth Cathrine**. Hun blev født den 21. juli, hvor hun blev hjemmedøbt. Det sker i Sankt Mortens sogn, Randers.

Faddere

Niels Kocher Datter
Oberstend Bonnichsers Pige
Peder Larsen, Skomager

Anders Bugge
Envold Jensen

Den næste er datteren **Birgitte EnvoldsDatter**, som blev født den 10. januar 1817 i Sct. Mortens sogn i Randers. Hun blev hjemmedøbt den 13. januar og frembåret i kirken den 13. juli 1817.

Forældrene var Prammand Envold Nielsen og Maren Pedersdatter.

Faddere

Madam Lutchen,
Jomfru Terchildsen,
Kjøbmand N. B. Evaldsen,
Kabel,
Hansen og
Madsen.

Den 2. maj 1819 får de en datter hun bliver hjemmedøbt og får navnet **Maren Envoldsdatter**. Hun bliver fremstillet i kirken den 18. juli.

Forældrene var Prammand Enevold Nielsen og hustru Maren Pedersdatter.

Faddere

Tjenestepigen Mette Sørens datter
Christine Marie Svends datter
Skomagermester P. Stentoft
Hans Mogensen
And. Bugge
Joh. Thonning
Hend. Lausen
Peder Christensen Skiød.

Stor sorg i familien **Maren Envoldsdatter** bliver kun 15 uger gammel, hun dør den 21. august 1819 og bliver begravet 24. august. Hun var datter af Dagleier Envold Nielsen.

Død

Den 28. april 1845 dør **Enevold Nielsen** i Sankt Mortens sogn i Randers. Han bliver begravet 1. maj. Forhen Kaagmand¹⁾, gift, 57 år, hustru Maren.

En Kaag var en lille fladbundet båd, der blev brugt til last- og persontransport på floder og åer. dvs. Enevold har formentlig været ”færgemand” over Randers å eller ude i fjorden tæt ved byen.

1. En kaag (Kog) var et fladbundet fartøj, en pram, det blev i Jylland brugt om lidt større lastfartøjer, der ofte blev brugt på floder, åer og lignende.

63. Maren Pedersdatter

Den 21. april 1777 døbes **Peder Rasmussen** og **Anne Sørensdatters** barn **Maren** af Vorup. Maren døbes i Sct. Morten kirke i Randers.

Faddere

Critzel Rasmusdatter
Anne Pedersdatter
Jens Larsen
Anders Rasmussen
Peder Christensen

Bryllup

Den 8. januar 1813 bliver hun gift med Ungkarl Envold Nielsen.

Børn

Hun føder Envold 3 piger.

Død

Der dør en **Maren Pedersdatter**, den 23. august 1829, 51 år gammel, hun er hustru til Kaagmand Envold Nielsen i Randers. Hun bliver begravet den 26. august.

96. Peder Rasmussen Marcusen

Dom 14 past Trin: 1739 Rasmus Marqursen i Schjæring et barn til daaben kaldet Peder. Hans moder hed Anna Sørensdatter.

Jomfrue Randlef bar ham frem til daaben

Faddere

Niels Snedker
Rasmus Snedker
Søren Skipper
Maren Pedersdatter
Mette Troeselsdatter

Bryllup

Dom 8^{de} past. Trinit. 1764: Peder Rasmussen og Maren Sørensdatter af Skiering Trolovede. Sammen Copulerede den 20^{de} October.

Børn

Dom. Jubilater 1774 – 3. søndag efter påske – 24. april 1774. Peder Rasmussøn i Skjering en søn døbt **Rasmus**.

Susceptrix: Søren Skippers Hustrue Maren Andersdatter ibid.

Testes

Marcus Rasmussøn
Poul Sørenssøn
Søren Nilssøn Smed
Peder Lassøn Hustrue Anne Rasmusdatter alle ibid.

Anna Pedersdatter, Døbt Dom. 3 p. Epiph. 1781 – 3. søndag efter Hellig 3 Konge – 21. januar 1781, Peder Rasmussøn i Skjering en Datter som ved Hjemme–Daab var navngiven: **Anne** læst over:

Susceptrix (gudmoder): Afgl. Søren Skippers Datter, Anne Sørensdatter ibid.

Testes

Anders Jacobhsøn
Jens Anderhsøn Gaardmand
Marcus Rasmushsøn
Peder Lahsøns ældste Datter, Maren Pedersdatter alle af Skjering

Døbt Dom. In Albis 1784 – 1. søndag efter påske – 18 april Lod Peder Rasmussen i Schjering en Datter, som ved Hjemme–Daab fik det navn: **Anna Marie** fremstille i Menigheden. –

Susceptrix: Afgl. Søren Skippers Datter Inger Sørensdatter ibid.

Testes

Niels Chr. Eløv
Peder Maagehsøn
Søren Pederhsøn Lassøn
Søster (Resten af teksten er ulæselig siden er totalt sort, venter på ny farvescanning)

Folketælling 1787 – Egå sogn – Skiering Bye

Peder Rasmussen, 47 år, gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer
Maren Sørensdaughter, 40 år, gift, Hands Kone
Rasmus Pederssen, 13 år, ugift, deres søn
Anne Pedersdaughter, 5 år, ugift, deres datter
Anne Marie Pedersdaughter, 3 år, ugift, deres datter
Maren Pedersdaughter, 20 år, ugift, Denne er en besvangret Qvinde
Johanne Christensdaughter, 3 år, ugift, Hendes Datter avlet uden ægteskab

Dom 17 a Trin. 1790 – 26. september – Peder Rasmussøn Marcussøn i Skjering en Søn navnlig **Peder**
Hans Hjemme–Daab offentlig Bekjendtgjøre. – Egå kirke, Randers amt.

Susceptrix Jacob Anderssons Hustrue Dorthe Nielsdatter ibid.

Testes

Marcus Rasmussøn

Pavl Sørensøn

And. Jørgenssen sen.

Afgl. Søren Skippers yngste Datter, Dorothe Sørensdaughter; alle ibidem.

Folketælling 1801 – Egå sogn – Schiering Bye

Peder Rasmussen, 63 år, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
Maren Sørensdaughter, 57 år, Gift, Hands Kone
Anna Pedersdaughter, 20 år, Ugift, deres datter
Anna Marie Pedersdaughter, 17 år, Ugift, deres datter
Peder Pederssen, 11 år, Ugift, deres søn

Død

24^{de} December 1826, begravet 28^{de} December Peder Rasmussen med tilnavnet Marcusen, Gaardmand i
Schjering, 87 Aar.

97. Maren Sørensdatter

1744, Dom. 2 p. Trin. – 2. søndag efter Trinitatis – 14. juni – Søren Molsen i Skiering et barn til Daaben kaldet **Maren**

Kirsten Qvist bar hende

Faddere

Niels Sørensen
Maren Sørensdatter
Rasmus Nielsen
Elsa Sørensdatter.

I kirkebogen lige efter hendes dåb står: **Vidi in Visitatione Festo Joh. Bapt.** Vidi betyder ”set”, in Visitatione ”ved visitations-besøget”, Festo Joh. Bapt ”Johannes Døbersdag = Skt. Hans dag = 24. juni 1744”. Provsterne havde pligt til at påse, at kirkebogsføringen belv foretaget efter reglerne. Fra provstiet tog man rundt og førte tilsyn med både kirker og skoler i sognene. Ud over at der somme tider blev skrevet i kirkebogen, blev besøget også noteret i provstiets visitationsbog.

Bryllup

Dom 8^{de} past. Trinit. 1764: Peder Rasmussen og Maren Sørensdatter af Skiering Trolovede. Sammen Copulerede den 20^{de} October.

Børn

Det er lykkedes mig af finde 4 børn, som hun har født i perioden fra 1764 til 1790.

Død

3. Januar 1808 begravet Gaardmand Peder Rasnussens Hustrue Maren Sørensdatter af Schiering, død den 28^{de} Devbr. 1807, begravet 63 Aar, 7 Maaneder, 1 Dag.

98. Anders Sørensen

Anders bliver født ca. 1753 formentlig i Krogsbæk sogn, Randers amt. Men kirkebøgerne går ikke så langt tilbage.

Bryllup

Jeg har ikke været i stand til at finde bryllup mellem hverken Anders og Kirsten Pedersdatter eller Anders og Karen Nielsdatter.

Familiehistorie

Den førstefødte er **Søren**, som bliver født den 24. januar 1773 i Krogsbæk sogn.

Båren af Morten Fransens Kone af Lime

Faddere

Peder Skou af Carlebye
Niels Nielsen af Carlebye
Søren Kaas af Torup
Niels Clausen af Torup
Karen Nielsdatter af Carlebye

Søren lever og bliver gift den 19. oktober 1803 med **Alhed Mickelsdatter**. Søren bliver gårdmand i Karlby. Søren og Alhed findes i folketællingerne 1834, 1840 og 1845. I 1840 og 1845 er Søren og Alhed aftægtsfolk.

Inger Marie bliver født den 24. december 1774, hun bliver begravet blot 5 år gammel den 17. oktober 1779, hvilket er 7 dage efter hendes moder, Kirsten er blevet begravet.

Der er meget, der tyder på at Kirsten Pedersdatter er syg, idet, da hun føder en datter den 2. marts 1777, får datteren navnet **Kirsten** efter sin mor. Men Kirsten bliver kun 9 uger gammel, hun bliver begravet den 20. april 1777. Mor Kirsten føder derpå endnu en datter, som igen får navnet **Kirsten**, hun bliver født 14. januar 1778 og bliver hjemmedøbt den 18. januar, men også her kommer sorgen til familien, Kirsten dør blot 11 dage gammel og bliver begravet 25. januar 1778 på Krogsbæk kirkegård.

Kirsten får endnu en datter, det er den 7. marts 1779, pigen får navnet **Maren**. Maren bliver heller ikke ret gammel blot 9 uger, så den 9. maj 1779 bliver hun begravet på Krogsbæk kirkegård.

Mor Kirsten bliver begravet 10. oktober 1779, kun 30 år gammel.

Det tager ikke lang tid, før Anders finder sig en ny kone, allerede omkring den 25. november 1780 får han endnu en datter, hun får navnet **Kirsten**, men hun når ikke at blive skrevet ind i kirkebogen, hun dør kun 8 dage gammel og bliver begravet på Krogsbæk kirkegaard den 3. december 1780.

1. februar 1789. Døbt i Schiøring Kirke Anders Sørensen Biergmands Datter fra Karlbye kaldet **Else Marie**.

Baaret af Kirsten Jensdatter fra Rosenholmermølle

Faddere

Niels Karlsen

Mikel Nielsen
Søren Skou af Karlbye
Niels Fisker fra Escheroed

1795 den 3. januar, blev Anders Sørensens og Karen Nielsdatters datter af Biergegaarden født og kaldet **Karen** den 18. januar blev daaben Confirmeret i Krogsbæk kirken.

Jens Stækens Kone fra Regtrup holdte Barnet for Daaben

Faddere

Rasmus Mogensen
Søren Mogensen
Mikel Nielsen alle fra Mørke
Kirsten Sørensdatter fra Maelmøllen

Folketælling 1787 – Krogsbæk sogn – Karlbye

Anders Sørensen, født ca. 1753, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer

Karen Nielsdatter, født ca. 1750, Gift, madmoder

Søren Andersen, født ca. 1776, Ugift, deres barn

Kirsten Andersdatter, født ca. 1781, Ugift, deres barn

Maren Andersdatter, født ca. 1786, Ugift, deres barn

Peder Sørensen, født ca. 1750, Gift, tjenestekarl

Ellen Christensdatter, født ca. 1763, Ugift, tjenestepige

Herover finder jeg Anders og Karen i folketællingen 1787, MEN, der er et problem med alle de børn, jeg finder i kirkebøgerne. Idet der i folketællingen fra 1787 findes 3 voksne med navnet Anders Sørensen. Præsten er ikke særligt rar ved en stakkels slægtsforsker, idet han i alle årene kun nævner faderens navn ved fødsler og død.

Folketælling 1787 – Krogsbæk sogn – Karlbye

Anders Sørensen, født ca. 1742, Gift, husmand og hjulmand (Boelsmand dør 9. januar 1807 og begravet 16. januar på Krogsbæk kirkegård, sønnen Søren overtager fæstegården i 1811)

Maren Andersdatter, født ca. 1758, Gift, hans kone (Lever i 1811, da Søren overtager boelstedet)

Søren Andersen, født ca. 1783, Ugift, hans barn i 2. ægteskab

Kirsten Andersdatter, født ca. 1785, Ugift, hans barn i 2. ægteskab

Kirsten Frandtsdatter, født ca. 1723, Enke, Mandens svigermoder, opholdes af husbonden.

Folketælling 1787 – Krogsbæk sogn – Karlbye

Anders Sørensen, født ca. 1750, Gift, husbonde, bonde og gårdbeboer

Mette Madsdatter, født ca. 1757, Gift, madmoder

Mette Andersdatter, født ca. 1783, Ugift, deres datter

Anders Madsen, født ca. 1755, Ugift, konens broder

Ane Sørensdatter, født ca. 1763, Ugift, tjenestepige

Mads Andersen, født ca. 1723, Enkemand, husbondens svigerfader, opholdes af husbonden.

Kirsten Sørensdatter, født ca. 1723, Gift, kone, inderste og lever af sine hænders gerning

I kirkebøgerne fra Krogsbæk sogn er problemet, at præsten kun skriver faderens navn ved børnenes fødsel og død. Første gang, der er nævnt en moder navn ved en fødsel, er, da Karen Andersdatter bliver født den 3. januar 1795. I folketællingen fra 1801, får jeg Karen sat sammen med de rigtige forældre.

Folketælling 1801 – Krogsbæk sogn – Karlbye

Anders Sørensen, født ca. 1754, Gift, Husbonde, bonde og gårdbeboer og lægdsmand

Karen Nielsdatter, født ca. 1751, Gift, hans kone

Søren Andersen, født ca. 1777, Ugift, deres barn

Else Marie Andersdatter, født ca. 1788, Ugift, deres barn

Mette Magrethe Andersdatter, født ca. 1791, Ugift, deres barn

Gjertrud Andersdatter, født ca. 1793, Ugift, deres barn

Karen Andersdatter, født ca. 1795, Ugift, deres barn

Løbe No.	Huus-Fædres og Mandfædets Navne.	Fødested.	Alder Kar.	Stærrelse. Tommer.	Opholdsted.	Anmærkninger.
		No. 10				
		Krogsbæk N. N.				
		Anders Sørensen				
1	Karen Nielsdatter		44			
2	Søren Andersen		11			
3	Else Marie Andersdatter					

Anders som lægdsmand

Det er spændende at opdage, at Anders bliver lægdsmand i Krogsbæk sogn. Det betyder, at han har kunnet skrive og har været betroet af sognets beboeren til at udføre det vigtige arbejde, det var at føre en liste over alle mandlige beboere i sognet. Hans håndskrift i den første lægdsrulle er måske ikke særlig pæn, men dog læselig.

Det er lidt sjovt at se i lægdsrullen, hvordan Anders' skrift udvikler sig, allerede i 1792 er teksten meget lettere at læse, end første gang han skriver i lægdsrullen.

Anders Sørensen, Lægdsmand i Krogsbæk Sogn,
for gæld og lægdsmand Anders Sørensen Karlbye
Karlbye nye Co.

Dødsfald i familien igen

I februar 1809 rammer en tragedie den lille familie. Karen dør, hun bliver begravet den 12. februar 1809 på Krogsbæk kirkegaard. Hun bliver kun 57 Aar gammel.

Bryllup igen

Den 29. oktober 1809 mødte her i Præstegaarden tilligmed 2^{de} Mænd som Forlovere sc.=scilicet=nemlig: Mads Christensen og Anders Clemensen i Østrup Enkemanden Anders Sørensen af Carlebye og begjerede (begærede) i deres Overveirelse (overværelse at) ville Ægtevies til Pigen Ane Rasmusdatter i Østrup. Skader sogn, Randers amt.

En fæstkontrakt fra 1811

Af Huusets Tilligende maae han intet til Upligt (tilsidesættelse af pligt ved) Brug, men holde sig Kongens Lov og anordninger Efterrettelige nøye vogte sig for Kroehold og Brændevins brænden, ingen Indsiddere (han må ikke have lejere i huset) uden Tilladelse undtage være Herskabet og dets Betroede Hørig og Lydig udi alt hvad Fæstepligter vedkommer. Alt under dette hans Fæstes Fortabelse og anden Straf efter Sagens Beskaffenhed. Ude Indfæstning er Betalt 100 Rdr og udi Skriverpenge – 10 rd. – Til Bekræftelse. Under min Haand og Segl.

Rosenholm den 7 Maii 1811 H Rosenkrantz

L.S

Ligelydende original Fæstebrev med vedhæftet Syner Forretning haver jeg modtaget hvis Indhold Jeg i alle Maader forpligter mig at holde efterrettelig. – Søren Andersen

Folketælling 1834 – Krogsbæk sogn – Karlbye

Anders Sørensen, 86 år, Gift, aftægtsmand (født ca. 1748)

Ane Rasmusdatter, 69 år, Gift, hans kone, almisselem.

Her er Anders blevet gift med en yndre model, alderen der opgives til folketællingen er forkert, men det må være min Anders, idet han dør i 1836.



Krogsbæk kirke, som blev revet ned omkring 1901.

Død

Den 26. marts 1836 død Anders Sørensen, aftægtsmand i Karlby, 83 år gammel. Han bliver begravet på Krogsbæk kirkegaard den 4. april. Alderen, der skrives i kirkebogen ved hans død, passer præcist med den alder, jeg har på ham i alle andre oplysninger.

Lidt historie om Karlby

Karlby betyder ”Fri mands by” navnet stammer formentlig fra omkring årene 800 – 1050, dvs. i Vikin- getiden. Karlby er formentlig en udflytterby fra Krogsbæk.

At man alligevel grundlægger kirken i Krogsbæk, kan skyldes ønsket om tilknytning til et helligt sted – gravhøjen. Tilsammen har Fårup og Karlby haft Krogsbæk som fælles midtpunkt i forbindelse med kirkegang op gennem Middelalderen og frem til nyere tid. Da det omkring år 1900 blev besluttet at nedlægge Krogsbæk kirke og flytte den til Karlby, var det heller ikke til udelt begejstring for beboerne i Fårup.

Man havde mange diskussioner om placeringen og folk i Fårup så helst kirken placeret et sted mellem Krogsbæk og Karlby. Som et kompromis pegede de på et sted kaldet Kyllingehøjbakken (Krogsbækbakken) i byens vestlige del. En klog kone havde ellers givet det råd, at man skulle slippe en højdrægtig kvie løs og hvor den lagde sig, skulle man placere kirken, men det blev et tilbud fra gårdejer Jens Stæhr om en gratis byggegrund i hjørnet af hans mark – i Karlbys østlige del, der afgjorde sagen.

Der gik en sjov historie om, at Fårup-trolden hver nat flyttede sten fra kirkebyggeriet ud til Kyllingehøjbakken. Kvadrene fra den gamle kirke blev nemlig benyttet som fundament for kirken i Karlby. Da man 25 år senere stod over for en større tiltrængt renovering af kirken, blev det bemærket, at det eneste solide ved kirken var dette fundament. Bl.a. havde mange af de benyttede mursten været af dårlig kvalitet.

Der lå én større gård i området nemlig Svinholt. ”Svin” har ikke noget med svin at gøre, men refererer formentlig til en svidning af skovvækst – jfr. holt af det tyske ord for skov: Holz. Vi kender ikke så meget til dens historie, men den har ligget mellem Karlby og Skørring, hvor man stadig kan finde gamle munkesten. Gården blev endelig nedbrudt i 1567 – samtidig med at Rosenholm blev bygget, formentlig med sten fra Svinholt og fra Kalø borguin. Oprindeligt ejedes jorden af bønderne selv, men i løbet af Middelalderen overgik ejendomsretten til adelen, så bønderne blev forpagtere og betalte afgift, ofte i form af arbejde (hoveri) – således også her i Karlby, hvor alle gårde var fæstegårde under Rosenholm. Man betalte landgilde til rosenkrantzerne samtidig med, at man udførte hoveriarbejde på godset. Det var naturligvis en hæmsko for udviklingen helt frem til slutningen af 1700-tallet, hvor man i 1788 fik afskaffet stavnsbåndet – året før den mere blodige franske revolution. Udskiftningen af de mange jordparceller kom i stand umiddelbart herefter, men der skulle gå endnu ca. 75 år, inden de mere end 20 gårde var frikøbt. De blev liggende inde i landsbyen, thi man følte det, som en ulykke at skulle flytte ud.

Man fik jorden samlet, mest simpelt ved en såkaldt stjerneudskiftning som i Karlby, hvor gårdene har ligget samlet tilbage i landsbyen, som de hele tiden har gjort, medens deres jordtilliggende stråler ud derfra, som når man skærer en lagkage. Det blev især praktiseret, hvor gårdene har ligget i ring omkring en central plads, gadekær eller forte. Derfor er der i Karlby tale om en såkaldt ”fortelandsby”. Sådanne forekommer i Østjylland, især hvor der har været tale om en moræneflade med ensartet jord til alle sider. Andre landsbytyper er ”slynget vejby” eller som i Skørrings tilfælde en ”randbebyggelse”, på overgangen mellem eng og ager.

Vej til Karlby

Ifølge kortet på hæftets bagside har Karlby indfaldsveje fra alle fire verdenshjørner. En vejsten øst for landsbyen skyldes Vejforordningen af 1793. Den bestemte, at hvor flere veje mødes skulle der opsættes en sådan vejvisersten. Da man i 1930’erne fik nye metalskilte mistede de dog deres betydning; stenene blev flyttet, ophugget eller nedgravet. En lokal frivillig projektgruppe tog i 2008 initiativ til, at man nu har genopstillet mange vejsten – nær de oprindelige rødder.

Folk og huse i Karlby

Mange gårde er blevet nedlagt, sammenlagt eller overgået til rent boligformål, så efterhånden er der kun tale om et – måske to heltidslandbrug, især ”Vestergården” med en ren svinebesætning. For bare 50 år siden (skrevet 2015) havde næsten alle gårde også et kreaturhold, og Karlby var kendt som byen med de røde køer. I dag er der i selve Karlby ikke en eneste ko. Udvikling i bebyggelse. De fleste landbrugs-ejendomme var på ca. 50 tdr. land og havde siden hoveriets tid ressourcemæssigt været af næsten samme størrelse, målt i tdr. hartkorn. Det gjorde administration af afgifter lettere for godsejeren (kaldet landsbyegalisering). Karakteristisk for den gode jord i Østjylland var de firelængede gårde med et stuehus, der bestod af egebindingsværk på hen ved 12 fag, svarende til 33 alen i længden (ca. 20 meter). I dag er de med undtagelse af en enkelt, der er renoveret, erstattet af nyere byggeri. Oprindeligt har der iflg. skattetakseringer i 1680’erne været tale om 21 gårde tilknyttet Karlbys jorde. Dertil kom 7 huse. Det store antal gårde afspejler de gode bonitetsforhold. I 1770 brænder halvdelen af byen og i 1784 igen 6 gårde. De var alle med stråtag. I matriklen af 1844 er der stadig tale om 21 gårde, heraf var et par flyttet ud af byen. De lå rundt omkring ”Trekanten” – den fælles byjord - også kaldet forten med plads til kvæg, brønd og byting mv. Den var oprindeligt friholdt for bebyggelse, men er senere blevet udbygget med skole, brugs og arbejderboliger. Helt frem til nyere tid er der i høj grad tale om slægtsgårde, bl.a. ejet af ”fugle-familierne”: Høgh, Stæhr og Ravn. Et familienavn, der også går igen, er Rasmussen, vistnok tre helt forskellige slægter – men i dag er ”fuglene” fløjet.

Bjerregården

Matr. 20: ”Bjerregården” er udflyttet fra Karlby til Bjerrene midt på marken og i 1914 til nuværende adresse på Krogsbækvej. Den har været ejet af nu afdøde Kaj Krogsbæk Jensen, men er i dag forpagtet ud til Vestergården. En tidligere længe, fra før udflytningen, eksisterede frem til 1995 og var nok på det tidspunkt det ældste hus i Karlby. Her boede Alex Jensen, ”Lollikeren”. Hans forældre fra Lolland havde boet i fattighuset.

99. Karen Nielsdatter

Karen bliver født ca. 1752, formentlig i Krogsbæk sogn, Randers amt. Men kirkebogen går ikke så langt tilbage.

Karen er, så vidt jeg kan finde ud af, Anders's anden kone. Han var formentlig gift med én, der hed Kirsten Pedersdatter, som dør 10. oktober 1779. Kirstens død har jeg fundet, men jeg kan ikke finde bryllupsdatoen for Anders og Karen i Krogsbæks kirkebog.

Død

Karen Nielsdatter dør formentlig i februar 1809. I kirkebogen for den 12. februar 1809 er noteret; Lagt Jord paa Krogsbæk kirkegaard Anders Sørensens Hustrue af Karlby, 57 Aar gammel.

Når jeg kontrollerer alderen på de øvrige Anders Sørensens koner passer alderen ikke med andre end denne Karen Nielsdatter.

Problemet er herefter af finde ud af, hvor Anders tager hen for at finde sig en ny kone.

Den nye kone dør formentlig den 31. januar 1847. Hun burde derfor kunne findes i folketællingen for 1845.

Folketællingen 1845 – Krogsbæk sogn – Karlbye – Fattighuset

Ane Rasmusdatter, 80 år, Enke, Inderste og almisselem, født i Skader sogn, Randers amt

100. Søren Rasmussen

Født 1729 – 1732 – Kan ikke findes i Vitten, Haldum eller Hadsten sognes kirkebog 1727 – 1735

Sørens 1. hustru dør

Fredagen den 27. juni 1777 Begravet Søren Rasmussens Hustru **Anne Nielsdatter** af Haar 43 Aar Gammel.

Bryllup

Fredagen den 11. juli 1777 Trolovet Enkemanden Søren Rasmussen og **Elle Pedersdatter** i hendes Stedfader Niels Nielsens Huus i Haar, som frem stilende Mogens Rasmussen og Hans Clemensen ibid. til forlover, at de ej var beslegtede i Forbudne Led. (= De var ikke så nær i familie, at de ikke måtte indgå i et ægteskab.)

Tirsdagen den 12. august Copulered Søren Rasmussen og Elle Pedersdatter i Haldum kirke, Sabro herred, Aarhus amt.

Levned

I det følgende står der flere steder, at Søren er husmand og bødker. Her er det godt at huske på, at husmandssteder ofte var for små til, at en familie kunne leve af, hvad de kunne producere på et husmandssted, derfor var der mange husmænd, der havde et arbejde ved siden af landbruget. Her er Søren altså blevet bødker. En bødker var én som fremstillede tønder og spande af træ, altså en specialiseret ”snedker”.

Børn

Dom Palmar 1778 – Palme Søndag – Søndag 12. april 1778. Lagt Jord paa Søren Rasmussen Bødkers **dødfødte Søn** af Haar.

Dom Lætare 1779 – 4. søndag i Fasten – 14. marts 1779; Døbt Søren Rasmussen Bødkers datter af Haar. Navnlig **Anne** i Haldum kirke.

Baaret af Niels Sørensens Hustru fra Vintersløf

Faddere

Søren Michelsen

Mogens Rasmussen

Hans Clemens

Peder Hansens og

Søren Skogs Hustruer Alle af Bemeldte Haar

Dom Exaude 1780 – 4. søndag efter Trinitatis – 18. juni 1780; Døbt Søren Rasmussen Bødkers Søn af Haar kaldet **Rasmus** i Haldum kirke.

Baaret af Pige Karen Pedersdatter



Meget af det bøgetræ, man fællede i gamle dage, blev brugt til tønder og spande. Her er bødkeren i gang med at spænde de stave sammen, som en tønde bestod af.

Faddere

Rasmus Balle
Niels Balle begge fra Sandbye
Christen Skræder fra Vitthen
Hans Clemensens og
Rasmus Skogs Hustruer af Haar

Dom 1 post Trinitatis 1782 – 2. juni; Døbt Bødkeren Søren Rasmussens Datter af Haar kaldet **Inger** i Haldum kirke.

Baaret af Rasmus Vitthens Hustru fra Lyngaae

Faddere

Michel Nielsen
Hans Andersen
Rasmus Skog
Niels Andersens og
Søren Skogs Hustruer alle af Haar

Dom 3^{die} Advent 1784 – 12. december; Døbt Søren Rasmussen Bødkers datter Kaldet **Maren** i Haldum kirke.

Holdt for Daaben af Peder Handsens Hustru ibid.

Faddere

Rasmus Balle
Niels Balle fra Sandbye
Niels Skræder
Niels Vitthens og
Rasmus Vitthens Hustruer alle af Haar

Dom Rogate 1785 – 5. søndag efter Paaske – 1. maj 1785; Lagt jord paa Bødkeren Søren Rasmussens datter af Haar 2 Aar. Det er deres lille datter **Inger**, som blev født i 1782, der er død her.

Dom 2^{da} Advent 1786 – 10. december 1786: Døbt Søren Rasmussen Bødkers Søn af Haar, Navnet **Peder** i Haldum kirke.

Holdt over daaben af Søren Nielsens Hustru ibid.

Faddere

Rasmus Vitthen
Niels Nielsen
Tomas Smed
Rasmus Skogs og
Rasmus Triiges Hustruer alla es Haar

Dom 2 post Epiphani 1789 – 2. søndag efter Hellig 3 konger – 18. januar 1789: Døbt Søren Rasmussen Bødkers Datter i Haldum Kirke. Navnet **Inger** i Haldum kirke.

Frembaaren af Bertel Jørgensens Fæstemø Karen Christensdatter af Sandbye

Faddere

Niels Balles Enkes Søn Søren Sørensen og
Jens Andersens Søn Niels, begge af Sandbye

Niels Jørgensen
Thomas Rasmussens og
Rasmus Vittens Hustruer alle af Haar

Dom 6^{te} post Epiphania 1791 – 6. søndag efter Hellig 3 Kongers Dag – 13. februar 1791. Kastet Jord paa Sønnen Rasmussen Bødgers **Dødfødte Søn** af Haar.

Dom Septuagesima 1792 – 2. søndag før Fastelavn – 5. februar; Lagt Jord paa Søren Rasmusen Bødgers **Dødfødte Søn** af Haar.

Dom Sexagesima 1793 – søndag før fastelavn – 3. februar 1793; Lagt Jord paa Søren Rasmussen Bødgers **Dødfødte Søn** af Haar.

Dom: 6^{des} post. Trinita. 1794; Confirmeret Søren Rasmussen Bødgers og Hustrue Elle Pedersdatters Liden Datter Hjemme Daab af Haar i Haldum Kirke. Kaldet **Anne Kierstine**.

Frembaaren af Rasmus Nielsen Vittens Hustrue Anne Sørensatter ibid.

Faddere

Jens Skræder
Frans Rasmussen Skog
Peder Jensens Søn Anders
Thomas Smeds Hustrue alle af Haar
Christen Tomasens Hustrue af Haldum.

Fredagen den 29. august 1794 Lagt Jord paa Søren Rasmussen Bødgers og Hustrue Elle Pedersdatter Liden Datter **Anne Kierstine**, der døde den 18. august 4 uger gammel.

Dom. 14 post Trinit. 1796 – 28. august 1796: Lagt Jord paa Søren Rasmussen Bødgers og Elle Pedersdatter **dødfødte barn** af Haar.

<https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17123300#163211,27415120>

En voksen datter dør

Fredagen 10. juni 1808 Lagt Jord på Søren Rasmussen Bødgers og Hustrues Elle Pedersdatter Datter **Maren** Sørensatter af Haar, der døde Tiirsdagen den 7. juni, gammel 23 Aar og 6 Maaneder

Død

Dom Adventus 1^{ma} – den 28. november 1813; Lagt Jord paa Huusmand Søren Rasmussen Bødker af Haar paa Haldum Kirkegaard, der døde Mandagen 22^{de} nov. gammel 83½ Aar.

101. Elle Pedersdatter

Hvis jeg ser på hendes opgivne alder da hun dør burde hun være født ca. 1747. Men ser jeg på den alder der opgives i folketællingerne skal hun være født 1752 en gennemgang af Haldum sogns kirkebog i perioden 1739 – 1752. Finder jeg kun en pige, som får navnet Elle.

Det er 4. søndag efter trinitatis 1752 – 25. juni, hvor **Peder Rasmussen** får en datter af Haar navn: **Elle**. Hendes moder hedder muligvis Inger Christensdatter, Haldum sogn, Sabro herred, Aarhus amt.

Baaret af Karen Sørens datter Hans Christensens Hustru af Sandby

Faddere

Søren Pedersen

Peder Pedersen

Søren Rasmussen

Lars Pedersens Hustru

Clemen Pedersens Hustru alle af Haar

Folketælling 1787 – Haldum sogn – Haar by

Søren Rasmussen, 55 år, gift, husbond, fæstehusfolk og bødker

Ellen Pedersdatter, 35 år, gift, hans kone

Rasmus Sørensen, 8 år, ugift, barn af sidste ægteskab.

Maren Sørens datter, 3 år, ugift, barn af sidste ægteskab.

Peder Sørensen, 1 år, ugift, barn af sidste ægteskab.

Folketælling 1801 – Haldum sogn – Haar by – nr. 14

Else Pedersdatter, 49 år, Gift, kone, Inderste

Maren Sørens datter, 15 år, Ugift, hendes datter.

Inger Sørens datter, 12 år, Ugift, hendes datter.

Peder Sørensen, 14 år, Ugift, hendes søn.

I denne folketælling står der, at Else = Elle er gift, men jeg kan ikke finde Søren i folketællingen, hvis Søren var død, burde der stå Enke? – Jeg har da også fundet, at Søren først dør i 1813, men det er en gåde, hvor han opholder sig i 1801.

Død

Elle Pedersdatter dør den 24. februar 1831 og bliver begravet 6. marts 1831 Haldum sogn, Sabro herred, Aarhus amt. Enke og Almissemlem i Haar. 84 år gammel. Hendes alder er forkert, hun er faktisk kun 78 år gammel, hun ville være fyldt 79 i juni samme år.

116. Peder Christian Pedersen

Døbt Dom 16. p. Trin. 1768 – 18. september, Tamdrup sogn, Skanderborg amt. Peder Johnsens Søn Peder Christian af Lyhne.

Baaren af Moderens Søster Birthe Pedersdatter i Kiørup

Vidner

Erik Pedersen i Kiørup
Lauers Pedersen
Niels Corporal
Sten Olesens Hustru af Lund

Bryllup

Den 12. Januar 1794 bliver der lyst for **Peder Christian Pedersen** fra Kørup og **Cathrine Bodil Mette Andersdatter** fra Lymme. Vielsen var den 14. februar 1794.

Børn

Den 1. august 1794 får Peder Christian Pedersen og Catrine Bodil Mette Andersdatter en søn som bliver hjemmedøbt den 2. august, han får navnet **Peder**. Han bliver fremstillet i kirken den 12. søndag efter Trinitatis. – 7. september.

Han bliver baaret af Jørgen Davidsens Hustrue fra Enner

Faddere

Rasmus Andersen Lykke fra Kørup
Jens Piilborg fra Lund
Peder Andersens Hustrue fra Enner
Terkild Pedersens Hustrue fra Lund

Samme dag holdt Konen sin Kirkegang.

Den 10. maj 1796 får Peder Christian og Cathrine Bodil Mette Andersdatter en søn fra Lykken kaldet **Anders**, han bliver døbt den 11. maj.

Baaren af Mons. Lauritz Baggers Hustrue fra Horsens

Faddere

Ejlerth Nielsen
Jens Nielsen
Jørgen Hansen
Terkild Peedersens Hustrue alle fra Lund.

Samme dag holdt Konen sin Kirkegang.

Den 10. maj 1798 kommer endnu en søn til verden, han får navnet **Rasmus** den 11. maj i Tamdrup kirke. Forældrene var Peder Christian og Catrine Bodil Mette Andersdatter en søn fra Heerlykke.

Baaren af Lauritz Baggers Hustrue fra Horsens

Faddere

Rasmus Lykke fra Kørup
Terkild Pedersen fra Lund
Ejlerth Nielsen fra Lund
Jomfrue Karen Knudse fra Horsens

I henhold til Folketællingen i 1801 skal Peder Christian og Cathrine have en datter **Karen** født ca. 1798, men hende har det ikke været mig muligt at finde. Det næste barn der findes i kirkebogen er:

Folketælling 1801 – Tamdrup sogn

Peder Christian, 31 år, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardmand
Cathrine Jensdatter, 32 år, Gift, hans Kone
Peder Pedersen, 7 år, Ugift, Deres Børn
Anders Pedersen, 5 år, Ugift, Deres Børn
Rasmus Pedersen, 4 år, Ugift, Deres Børn

Karen Pedersdatter, 3 år, Ugift, Deres Børn. ?????

Den 17. februar 1802 får Gaardmanden Peder Christian og Catrine Bodil Mette Andersdatter en søn fra Lund kaldet **Lauest**. Han bliver døbt i Tamdrup kirke, Skanderborg amt.

Baaren af Kasper Storms Hustrue fra Horsens

Faddere

Terkild Pedersen
Hans Knudsen
Ejlerth Nielsen
Grauer Hansens Datter Karen alle fra Lund

Den 31. juli 1806 får Gaardmanden Peder Christian og Katrine Andersdatter en Søn fra Lund kaldet **Kristen**. Hun bliver døbt i Tamdrup kirke, Skanderborg amt.

Baaren af Guldsmed Brandt Tienestepige fra Horsens

Faddere

Terkild Pedersen
Ejlerth Nielsen
Grauers Andersens Datter fra Lund
Menf Jens Storm fra Horsens

Den 22. februar 1807 dør Peder Christians Søn Christen fra Lund, han bliver kun 6 måneder og 22 dage gammel.

Død

Muligvis den 4. juni 1812 døde Peder Christian fra Lund og den 7. blev begravet, 46 Aar gammel.

117. Chatrine Bodil Mette Andersd

Der døbes **Anders Sørensen**s Datter Chatrine Bodil Mette Andersdatter den 8. søndag efter Trinitatis 1765 – 28. juli 1765 af Lund, Tamdrup sogn, Skanderborg amt.

Hun bliver baaret af Sr Laurs Hiortes kiereste i Horsens

Faddere

Mikel Thomesen
Anders Mortensen
Mads Andersen
Peder Andersens Hustru alle af Lund.

Moderne er ikke nævnt i Kirkebogen

Konfirmation

Dom Qvasimod: 1780 – 1. søndag efter Paaske – 2. april 1780.

Chathrine Andersdatter: Vrønding

Bryllup

Den 14. februar 1794 bliver hun viet til Peder Christian Pedersen fra Kørup.

Næste gang jeg finder hende, er i 1834, hvor er hun enke og bor hos sønnen Peder Pedersen i Vrønding i 1834.

Folketælling 1834 – Tamdrup sogn – Vrønding Bye

Peder Pedersen, 39 år, Gift, Gaardmand
Mette Laursdatter, 42 år, Gift, hans Kone
Cathrine Bolette Pedersdatter, 14 år, Ugift, deres Børn
Sidselmarie Pedersdatter, 11 år, Ugift, deres Børn
Peder Christian Pedersen, 9 år, Ugift, deres Børn
Christen Pedersen, 1 år, Ugift, deres Børn
Cathrine Bolette Andersdatter, 69 år, Enke, forsørges af Sønnen.

Død

Katrine Bolette Andersdatter dør den 2. september 1844 i Østbirk sogn, hun bliver begravet 8. september. Hun er aftægtskone i Vestbirk. Hun opgives at være 79 år gammel.

Cathrine får en storebror

Dom: 2p. Epiph. – 15. januar 1758

Anders Sørensen Skændes Søn **Søren** af Lund

Baaren af Laurs Jensens Hustru fra Voerberg

Faddere

Simon Thomesen

Jørgen Grausen
Mads Andersen af Lund
Laurs Pedersens Hustru af Provstlund.

120. Niels Sørensen Borre

Niels Sørensen Borre bliver formentlig født i Fensten, Gosmer sogn, Hads herred, Århus amt i 1725, men på det tidspunkt findes der ingen kirkebog for Gosmer sogn.

Han vil normalt blive konfirmeret i 1739, selv om kirkebogen begynder i 1835, er der ingen indførelse om konfirmationer på dette tidspunkt.

Bryllup

Den 26. juni 1750 bliver Niels Sørensen Borre af Fuglsang viet til Maren Andersdatter af Fændsteen (Fensten) i Gosmer kirke, Århus amt.

Børn

Som det ofte var tilfældet i gamle dage, så gik der ikke ret lang tid fra et giftemål til det første barn ankom. Nogen sagde, at præsten kunne læse nogle særligt kraftige ord til brylluppet, så blev bruden hurtigere frugtsommelig.

Allerede den 6. august 1750 skulle Niels og Maren i kirke igen, denne gang for at få dødt deres søn som fik navnet **Anders Nielsen Borre**.

Baaren af Inger Sørensdatter af Fændsteen

Faddere

Anders Rasmussen
Knud Bertelsen af Fændsteen
Søren Nielsen af Fugl=Sang
Mette Sørensdatter af Fugl=Sang
Maren Nielsdatter af Halling

På Internettet har jeg fundet en oplysning om at Anders bliver knap 35 år gammel han skulle være død i 1785, men jeg har ikke fundet dødsdatoen i Gosmer kirkebogen, så hvor han eventuelt er død vides ikke.

Ved det næste barn står der: Niels Sørensen Borre i Fuglsang en datter, hun bliver døbt Dom VIII post Trinitatis 1752 – 8. søndag efter trinitatis, som er søndag den 23. juli 1752, hun bliver døbt i Gosmer kirke og får navnet **Maren Nielsdatter Borre**.

Baaren af Mette Sørensdatter i Wejle - Huset

Faddere

Anders Bødker
Knud Bertelsen af Fændsteen
Abraham Hansen af Gylling
Maren Nielsdatter
Kersten Rasmusdatter af Halling

Det næste barn bliver en søn, den gang er det Niels Borre der får en søn døbt Dom XIX p. Trini 1754 – 19. søndag efter trinitatis, som er søndag den 20. oktober 1754. Han får navnet **Søren Nielsen Borre**.

Baaren af Karen Andersdatter af Fændsteen

Faddere

Hans Nielsen
Anders Bødker
Søren Borre
Anna Jørgensdatter
Inger Sørensdaughter alle af Fændsteen (Fensten)

Søren Nielsen Borre er, så vidt jeg har fundet ud af, den søn, som senere overtager gården Fuglsang efter sin far.

Søren bliver gift med **Bodil Eschilddatter**.

Det næste barn bliver også en søn, her benævnes faderen som Niels Borre af Fuglsang, sønnen bliver døbt Dom 15 p. Trin. 1756, som er søndag den 26. september 1756 i Gosmer kirke. Han får navnet **Peder Nielsen Borre**.

Baaren af Mette Sørensdaughter af Wejle Huuset

Faddere

Niels Smed
Hans Nielsen Niels Brorgaard af Fændsteen
Else Rasmusdatter af Gosmer
Karen Rasmusdatter af Fændsteen.

Det næste barn bliver også en søn, nu står der Niels Sørensen af Fuglsang en søn, han bliver døbt Visitationis Mariæ 1758 – Marie Besøgelse, som er søndag 2. juli 1758. Han får navnet: **Jens Nielsen Borre**.

Baaren af Else Jensdatter af Fændsteen

Faddere

Søren Borre af Fuglsang
Hans Nielsen
Jens Nielsen begge af Fændsteen
Else Rasmusdatter af Gosmer
Mette Sørensdaughter af Wejels = Huuset

Folketælling 1787 – Torrild – Torrild bye

Mads Jepsen, 27 år, Gift 1 gang, Hosbonde, Bonde og Gaard Beboere

Anne Jensdatter, 30 år, Gift 2 gang, Madmoder

Niels Andersen, 2 år, Ugift, Børn af 1 ægteskab

Karen Andersdatter, 4 år, Ugift, Børn af 1 ægteskab

Just Nielsen, 30 år, Ugift, Tienestefolk

Niels Michelsen, 13 år, Ugift, Tienestefolk

Mette Nielsdatter, 16 år, Ugift, Tienestefolk

Erich Sandman, 63 år, Gift, Mand, Nyder aftægt

Zidse Jørgensdatter, 55 år, Gift, Kone

Niels Borre, 64 år, Gift, Mand, Boer og Ophold i Gaarden

Maren Andersdatter, 56 år, Gift, Kone, Boer og Ophold i Gaarden. Maren måske død 24/12 1820 i Odder sogn

Død ?

122. Hans Sørensen

Hans blev født den 9. maj 1734 i Snærild i Odder sogn, Aarhus amt. Han er søn af **Søren Hansen** i Snerild

Bryllup

Den 3. november 1772 bliver **Hans Sørensen** af Snærild og **Helle Nielsdatter** af Balle Copulerede i Odder kirke.

Børn

Den 4. søndag i advent 1772 (19. december) bliver Hans Sørensen i Balle en datter døbt i Odder kirke, hun får navnet **Anne Marie Hansdatter**.

Anne Marie bliver ikke ret gammel, hun dør 19 uger gammel (3. søndag efter påske = 2. maj 1773).

Den 9. søndag efter trinitatis 1774 (31. juli) bliver Hans Sørensens Barn i Balle døbt i Odder kirke hun får navnet **Maren Hansdatter**.

Den 23. søndag efte trinitatis 1776 (10. november) bliver endnu en datter af Hans Sørensen i Balle døbt, hun får navnet **Ane Hansdatter**.

Ane bliver ikke ret gammel hun dør 20. oktober 1779, 3 år gammel.

Den 27. juni 1779 er der igen barnedåb i familien, denne gang er det igen en pige. Hans Sørensen i Balles datter, hun får navnet **Sidsel Hansdatter**.

Derpå går der en række år inden der igen er barnedåb i familien. Det er den 26. marts 1786, hvor en datter af Hans Sørensen i Balle får navnet **Magrethe Hansdatter**. Magrethe dør 59 år gammel i 1845.

I kirkebogen med Hans Sørensens børn står der intet om moderens navn, ej heller er der navne på faderene.

Død

Formentlig død i Odder den 14. januar 1800 og begravet på Odder kirkegård den 18. januar 1800

123 Helle Nielsdatter

Helle bliver født 26. februar 1747 i Balle, Odder sogn, Aarhus amt.

Død

24. september 1818 i Odder sogn, begravet 29. september på Odder kirkegård.

232 Peder Johnsen

Bryllup

Den 6. juni 1766 bliver der lys i Tamdrup kirke for Peder Johnsen og Zidsel Pedersdatter i Lykke. Den 17. oktober finder vielsen sted.

Børn

Peder Johnsens datter Christence af Lykke døbt Dom Misor. – 3. maj 1767.

Baaren af Erick Pedersens Hustrue i Kjørup

Vidner

John Pedersen

Mikel Thomsen

Søren Madsen

Anders Xandes Hustrue, alle af Lund

Peder Joensens Datter Anne Marie af Lycke, døbt Dom 16. p. Trin. Baaret af Jens Møllers Hustrue af Kjørup, <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17126972#170202,28571849>

Peder dør 3. søndag efter Hellig tre konger (Epiphania), 24. januar 1773. han er 56 år gammel da han dør og er bosiddende i Lykke.

Peder Johnsen datter 6 år gammel, dør Palmesøndag 4. april 1773. Det er datteren Christence som blev født i 1767.

233 Zidse Pedersdatter

Feria 2de Pasch: 1732: Peder Ericsøns barn i Kiørup: **Zidse**:

Suscep: Peder Ericsens Broders Kone i Astrup

Testes:

Jørgen Simonssøns i Kiørup

Niels Nielssøn i Enner

Laurids Sø????? i Wrønding

Rasmus Jenssens Hustrue i Aarupgaard

Niels Christophers datter i Kiørup.

1. Bryllup

17. oktober 1766 bliver Zidse Pedersdatter viet til Peder Johnsen i Tamdrup kirke.

2. Bryllup

Zidse bliver gift 2. gang den 6. juli 1773 med Rasmus Andersen i Tamdrup kirke.

Barn

Marie Anna, Dom 10. p. Trin. 1775.

Tamdrup sogn – 1787, Kiørup Bye

Rasmus Andersen, 46 år, Gift 1^{ste} gang, Husbonde, Bonde og gaardbeboer

233 Zidse Pedersdatter, 50 år, Gift 2^{den} gang, madmoder

Peder Christians, 16 år, Ugift, Hendes Søn af 1^{ste} ægteskab

Marie Anne Rasmusdatter, 12 år, Deres Datter af 2^{det} ægteskab

Molthe Pedersen, 21 år, Ugift, Tienestefolk

Maren Sørens datter, 23 år, Ugift, Tienestefolk

Et sjovt tillæg til historien

Det følgende er noget, jeg fik fra en ung mand Anders i 2011, som lavede slægtsforskning via et medlemskab med hjemmesideportalen Myheritage. Jeg har ikke været i stand til at verificere de navne, der står efter dem, jeg har sat numre på. Hvis det bliver muligt at få bekræftet forbindelsen op til adlen, er jeg sikker på, at resten holder, idet jeg regner med, at adelen har styr på historien.

En linje til de danske konger

Navn:	Født:	Død:
Hardeknud		
Gorm den gamle		958
Harald Blåtand		987
Svend Tveskæg	960	1014
Astrid Sveinsdotter		1074
Svend II Estridsen	1019	1076
Erik I Ejegod Lavard	1055	1103
Knud Lavard		
Valdemar I "Den Store"	1131	1182
Valdemar II Sejr	1170	1241
Christoffer I	1219	1259
Erik Klippinge	1249	1286
Christoffer II	1276	1332
Regitze Christoffersdatter Løvenbalk (Uægte barn)	1310	1375
Gregers Pedersen Krognos	1326	1355
Holger Gregersen Krognos	1346	1381
Else Holgersdatter Krognos	1379	1470
Erik Ottesen Rosenkrantz	1427	1503
Holger Eriksen Rosenkrantz	1464	1496
Otto Holger Rosenkrantz	1485	1517
Holger Ottesen Rosenkrantz (medlem af Rigsråd)	1517	1575
Gabriel Holgersen	1559	1648
Erik Gabrielsen	1605	1698
Christoffer Eriksen	1642	1685
Erik Christoffersen	1669	1710
466 Peder Eriksen	1697	1751
233 Zidsel Pedersdatter	1732	1806
116. Peder Christian Pedersen	1770	
58. Peder Pedersen	1791	
29. Sidsel Marie Pedersdatter	1823	1902
14. Peder Pedersen	1848	1916
Johanne Henriette Pedersen	1874	1962
Erna Overgaard	1907	1996

Johanne Henriette er storesøster til **3. Ingrid's moder – 7. Mathilde.**

Dem, der er fremhævet i denne liste, er behandlet i denne bog. Det er så op til dig, som læser en dag at arbejde videre med listen og få sat "kød" på resten af historien.

Følgende er uddrag af mails, jeg fik fra Anders Hansen, Hygum ved Jelling.

Lidt historisk indblik: Holger Rosenkrantz og Fredrik II var fostrebrødre, de var opvokset på samme slot. Jeg husker ikke lige hvilket.

Så de har kørt parløbet hele livet. I slutningen af 1500 tallet indføre Fredreik II dødsstraf for adelige som gifter sig uden for adlen.

Dette gør han for at få styr på adlen, som er ved at overtage for meget kontrol med rigets tilstand.

Dette kan jo forklare, hvorfor Holger Rosenkrantz er nød til at skille sig af med sin ”Elskerinde” Kirsten Nielsdatter.

Holger har så sikkert fået ”gode råd” af sin livsven Frederik II.

Holger Ottesen Rosenkrants ejede iøvrig Boller slot og Bygholm slot, nuværende Bygholm Park Hotel i Horsens.

Specielle ord

Alimentation: Er det officielle navn for de penge, man betaler som børnebidrag.

Bøste: Enhed for røgede og saltede flæskesider.

Dansk tomme: 1 tomme er lig med 2,61545 cm. Der går 12 tommer på 1 fod og 2 fod til 1 alen.

Folketællinger: (FT) Er tællinger af alle personer der bor på en ejendom. Der var personer, som blev udpeget til at gå fra hus til hus og skrive en rapport over hvem, der boede i huset eller gården. Disse personer fik selvfølgelig løn for arbejdet. Folketællingerne er ude på landet opdelt efter sogne, inde i Købstæderne er listerne opdelt på gadenavne.

ibid. eller ibidem.: Samme sted.

Indsider: Er en person, som bor til leje hos en anden. Somme tider bruges også navnet **Inderste**.

Intro. eller Introduceret: I gamle dage, når en kvinde havde født, blev hun betragtet som uren, derfor skulle hun i kirken for at blive rensset efter fødslen, det skete normalt 5 - 6 uger efter fødslen, hun var i den periode et let offer for djævelen. Ved introduktionen blev hun mødt uden for kirken af præsten, som gav hende et tændt lys i hånden, som hun derpå bar ind i kirken. Hvis barnet var dødfødt fik hun et slukket lys. Det hed sig, at hun skulle "genindledes" i menigheden. Det var lovpligtigt indtil 1797, men blev praktiseret langt ind i 1800-tallet.

Karakterskala: I kirkebøger og ældre skoleprotokoller er der brugt karakterer som f.eks. mg eller g. Det er en karakterskala som ofte kaldes Østeds skala. Den bedste karakter var ug = udemærket godt, derunder kom ug- (ug minus), mg+ (mg plus), mg = meget godt, mg-, g+, g = godt, g-, tg+, tg = temmelig godt, tg-, mdl+, mdl = mådeligt, mdl-, Slet. Det sidst var absolut ikke godt, hvis man fik den sidste karakter. For at bestå og komme op i næste klasse skulle man have mindst g.

Lysningen: foretages på det sted i landet, som er fastsat i §20, og sker enten ved kundgørelse fra prædikestolen eller ved tinglæsning, alt efter om lysningen foretages af præsten eller af de borgerlige myndigheder. Lysningen foretages kun en gang, og vielsen må ikke finde sted, forinden der er hengået 14 dagen fra lysningen (lysningensfristen). Før 1792 var lysningen lovpligtig og blev altid foretaget i kirken og normalt 2 gange før brylluppet. Efter 1792 fortsatte lysningen i mange år som en tradition.

Lægdsrulle: Er en protokol der udarbejdes over alle unge mænd, som kan udskrives til militærtjeneste.

Matrikelnummer: Siden 1800-tallet har alle ejendomme, selvstændige jordstykker haft et matrikelnummer (matr. nr.). Et matrikelnummer består af et tal efterfulgt af et eller flere bogstaver, dertil kommer navnet på det sogn eller ejerlav jorden ligger på. Derved bliver et jordstykke fuldstændig entydigt bestemt. Har man et matrikelnummer, kan man altid finde frem til, hvor i Danmark, ejendommen er beliggende.

Møntfod i 1800-tallet 1 Rigsbankdaler = 6 Rigsbankmark = 96 Rigsbankskilling.

1 Rigsbankmark = 16 Rigsbankskilling

1 Rdl blev defineret ved et indhold af 12,64 gram rent sølv.

Navnlig: Ved navn.

Skifte: Et skifte er en opgørelse over, hvad der er af værdier efter en afdød person. Det vil sige det handler i bund og grund om, hvad er der af værdier til arvingerne.

Udmatrikuleret: Betyder, at et jordstykke er blevet en selvstændig grund/ejendom, hvor det tidligere var en del af et større jordstykke. Alle jordstykker/ejendomme i Danmark har et Matrikelnummer. Den nye grund (det udmatrikulerede jordstykke) har således fået sit eget matrikelnummer.

Vattersot: Sygelig tilstand, hvor der samler sig væske i vævene og i kroppens hulrum. Synonym – ødem. Årsagen kan være en unormal ansamling af væske i bughulen, uden for tarmene. Kan komme af kronisk leversygdom og kræftspredning til bughulen er de mest almindelige.

Stikordregister

Symboler

- 14. Bataljon 124
- 20. Bataljon 124
- 20. Bataljons stambog 124

A

- Alimentation 223
- Andersdatter Chatrine Bodillette *1765 215
- Andersdatter Else Marie *1789 203
- Andersdatter Karen *1795 137, 176, 203
- Andersdatter Kiersten Marie *1819 121, 158
- Andersdatter Kirsten Marie *1819 144
- Andersen Søren *1758 215
- Sønder Allé 42 32
- Vor Frue Sogn, Aarhus 93
- Aarhus Domkirke 67
- Aarhus Domsogn 7
- Aarhus Nordre Kirkegaard 122

B

- Balle Rasmus Pedersen *1810 136, 168
- 14. Bataljon 93
- Bergmann Henry Rasmus Petersen 89
- Bergmann Thyra *1889 89
- Black Scorpion 39
- Borre Anders Nielsen *1750 217
- Borre Jens Nielsen *1758 218
- Borre Maren Nielsdatter *1752 217
- Borre Peder ca. 1756 191
- Borre Peder Nielsen *1756 218
- Borre Søren Nielsen *1754 217
- Skomagerne Bugge 121
- Bødker Rasmus Sørensen *1780 142
- Bøste 223

C

- Carlby Rasmine Pedersen *1852 138
- Carleby Lorents Pedersen *1854 139
- Chrestensen Peder 159
- Christensdatter Mette *1781 181

Compagnilærerafdelingen 124

D

- Dam Johannes *1895 31, 88
- Dam Mads Kristian Johannes *1895 31, 45
- Dansk tomme 223

E

- EnvoldsDatter Birgitte *1817 171, 196
- Envoldsdatter Elisabeth Cathrine *1813 195
- Envoldsdatter Maren *1819 196
- ErindringsMedalje 1848 – 1850 140
- Eschildsdatter Bodil 218

F

- Fachmann Harald Vilhelm 94
- Falsterske Fodregiment 124
- Farrell Janet 40
- Folketællinger 223
- Forest Lawn kirkegården 40
- Forest Lawn LA 43
- Fredens Mølle 96
- Fredens Møllens Fabriker 64

G

- Galveston, Texas 36
- Gorm den gamle 221
- Gymnastikskolen 124

H

- Halager Sidsel Marie *1823 163
- Haldum sogn, Århus amt 142
- Handsen Christen 181
- Hansdatter Ane *1776 219
- Hansdatter Anne Marie *1772 219
- Hansdatter Magrethe *1786 219
- Hansdatter Maren 219
- Hansdatter Maren *1774 191
- Hansdatter Maren, Balle *1774 165
- Hansdatter Sidsel *1779 219
- Hansen Søren 219

Harald Blåtand 221
Harryhausen Ray 38
Herluf Trollesgade 59 31, 136
Hinnerup Realskole 96
Hjortensgade 12, Aarhus 140
Skomager Hoppe 121
Vor Frelsers Sogn, Horsens 123
Hvidkilde Godskontor 11
Haar 142

I

ibid. 223
ibidem 223
Indsidder 223
Intro. 223
Introduceret 223

J

Skomagersvend Julius Jean 121
Jean Dorthea Birgitta *1846 121, 145
Jean Johan Friderich *1766 183
Jean Julius *ca. 1811 121, 143, 183
Jean Julius Marinus *1850 121, 145
Jean Laura Jensine *1848 94, 121, 145
Jean Margarethe 149
Jean Margarethe (Grethe) Lund 183
Jean Peter Christian *1842 121, 144
Jean Petrea Kristine *1854 121, 145
Jensdatter Birthe 195
Jensdatter Bodil *1796 142, 182
Jensen Henning *1943 12
Jensen Preben *1948 12
Jensen Villiam *1906 10, 70

K

Karakterskala 223
Karlby Anders Christian Laurits *1876 7, 88
Karlby Anders Petersen, Fyrbøder *1819
140
Karlby A. P. *1849 140
Karlby Caroline Kirstine Pedersen *1855
139

Karlby Christian *1876 88
Karlbye 137
Karlby i Krogsbæk sogn 137, 176
Karlby Ingrid *1909 7, 67, 70, 88
Karlby Rigmor *1908 59, 67, 88
Karlby's Navnebevis 71
Karlby Søren Pedersen *1857 139
Karleby Anders Pedersen *1819 138
King Kong 37
Kirkegaard's skole 8
Skomagers. Kjolberg 121
Klostergade 40, Aarhus 88, 130
Kolonihaven, Aarhus 68
Trinitatis, København 184
Københavns Skomagerlav 143

L

Lake Flattery 32
Lauritsdatter Mette *1792 190
Laursdatter Mette *1792 161
Lysningen 223
Lægdsrulle 223

M

Madam Tørring 125
Marcussen Peder Pedersen *1790 173
Marcussen Peder Rasmussen *1739 199
Marqursen Rasmus 199
Matrikelnummer 223
Mejlgade 57, Aarhus 68
Mexicali, Mexico 37
Michelsen Aksel Lindhardt *1904 59, 70
Michelsen Erik Lindhardt *1906 61
Michelsen Henrik *1947 60
Michelsen Jens Otto *1948 60
Michelsen Mogens *1937 59
Michelsen Mogens Lindhardt 59
Mighty Joe Young 39
Multiple Sclerose 39
Mundelstrup 64
Mundelstrup Gødningsfabrik 96
Mundelstrup, Ildebrand 99

N

Navnlig 224

Nielsdatter Anne *ca. 1734 209
 Nielsdatter Birgitte *1817 136
 Nielsdatter Helle *1747 219
 Nielsdatter Karen *ca. 1750 208
 Nielsen Birgitte Envoldsdatter *1817 171
 Nielsen Envold *1789 171, 195
 Nielsen Mette Sophie *ca. 1806 144
 Nielsen Peder *ca. 1754 191
 Nielsen Peder ca. 1754 165
 Nielsen Peder Nielsen Borg *ca. 1754 191
 N. Larchmount Blvd. 646, Hollywood 37
 Nordlund 10, Vejlbj Krat 103
 Nørreport 6 89
 Nørreport 8, Aarhus 68

O

O'Brien Willis 39
 Odder sogn 191
 Odder sogn, Aarhus amt 191
 Overgaard Dagny 133

P

Pasprotokol 143
 Pedersdatter Anna Marie *1784 199
 Pedersdatter Anne *1781 199
 Pedersdatter, Cathrine Bolette *1820 185
 Pedersdatter Elle *1752 209, 212
 Pedersdatter Maren 159
 Pedersdatter Maren *1777 171, 197
 Pedersdatter Sidsel Marie *1823 123, 161, 186
 Pedersdatter, Sidsel Marie, Fruentimmer *1823
 162
 Pedersen Alexander *1886 96
 Pedersen Anders *1796 213
 Pedersen Anders *1805 192
 Pedersen Anders *1819 137
 Pedersen Anders *1849 93
 Pedersen Anders Christian Laurits *1876 63,

Pedersen Balle Rasmus *1810 136, 168
 Pedersen Birgithe Hansine *1849 168
 Pedersen Cecilia Elisabeth *1841 166
 Pedersen Cecilie Marie Bergitte *1875
 87, 125
 Pedersen Charles Rasmus *1877 126
 Pedersen Chresten *1820 159
 Pedersen Christen *1820 123
 Pedersen Christen *1833 187
 Pedersen Christopher *1803 192
 Pedersen Cæcilie Elisabeth *1881 87, 126
 Pedersen Elisabeth *1881 87
 Pedersen Enevold Niels Bosted *1844
 166
 Pedersen Georg *1880 95
 Pedersen Hans *1795 191
 Pedersen Hans *1807 192
 Pedersen Holger Julius *1879 95
 Pedersen Johanna Carolina *1852 168
 Pedersen Johanne Henriette *1874 125
 Pedersen Julius Johan Carl *1872 125
 Pedersen Jørgen *1815 193
 Pedersen Karleby Anders *1849 93
 Pedersen Knud *1812 193
 Pedersen Kristen *1806 214
 Pedersen Lauest *1802 214
 Pedersen Laurits *1832 186
 Pedersen Maren Petrea *1846 32, 167
 Pedersen Mathilde Birgitte *1881 7, 31,
 67, 87, 126
 Pedersen Niels *1797 191
 Pedersen Niels Anton *1871 87, 125
 Pedersen Olga Rasmine Antoinette *1877
 95
 Pedersen Peder *1790 137
 Pedersen Peder *1791 161, 185
 Pedersen Peder *1794 213
 Pedersen Peder *1846 32, 123, 136
 Pedersen Peder *1847 162
 Pedersen Peter Christian *1825 186
 Pedersen Peter Emil *1879 87, 126

Pedersen Rasmus *1798 213
Pedersen Rasmus *1810 165, 192
Pedersen Sergent Anders *1849 63
Pedersen Svend Aage *1903 31, 88, 130
Pedersen Søren *1800 191
Pedersen Thyra Andrea Augusta *1889 96
Pedersen Valdemar Axel *1883 95
Pedersøn Peder *1790 200
Pedersøn Rasmus *1774 199
Petersen Maren Petrea *1846 136
Petersen Mette *1817 142
Plaate Anton Jacob *1842 167
Plaate Asmus Lassen *1842 167

R

Randers Byfoged 143
Rasmusdatter Elle *1821 179
Rasmusdatter Karen *1823 179
Rasmusdatter Mette *1817 138, 142, 178
Rasmusdatter Mette Marie *1819 178
Rasmussen Mette *1817 93
Rasmussen Peder 197
Rasmussen Søren 209
Rasmussen Søren *1814 178

S

Sandbye, Haldum sogn 142
Schjering i Egaa Sogn 137
Schous gade 716, Randers 145
Sct. Mortens kirke i Randers 147
Seiersen Ole 144
Sergeant v. 20 Bat 125
Sergeant v. 20 Bat. 136
Skifte 224
Snærild 191
Statens Skibstilsyn 11
Stop Motion Images 47
Stuntman, Hollywood 33
Svend Tveskæg 221
Sørensdatte Anna 199
Sørensdatte Anne *1779 197, 209
Sørensdatte Anne Kierstine *1794 211
Sørensdatte Inger *1789 210
236

Sørensdatte Maren *1744 201
Sørensdatte Maren *1784 210
Skomagersvend Sørensen 121
Sørensen Anders 215
Sørensen Anders *ca. 1753 203
Sørensen Anna Elisabeth *ca. 1882 59
Sørensen Bødker Rasmus *1780 138, 177
Sørensen Hans *1734 219
Sørensen Peder *1786 210
Sørensen Rasmus *1780 209

T

Tamdrup kirke, Skanderborg amt 161
The Black Scorpion 39
Thrane Mester I. A. 143
Torrild sogn, Århus amt 191
Skomager J. Tørring 125

U

Udmatrikuleret 224

V

Vattersot 224
Villa Ly 104
Vognmagergade 72, Kbh. 121
Vognmagergade 91, Randers 145
Voldams Niels 195
Vor Frue Sogn i Aarhus 87
Vor Frue Sogn, Aarhus 93

W

Williams købmandsforretning 10

Ø

Østre Skovvej 3, Risskov 103

Å

Klostergade 40, Aarhus 31
Sønder Allé 46 - 2 sal 32
Tilst Kirke, Århus 63
Vor Frue Kirke, Århus 63
Aarhus Domkirke 67
Århus Domsogn 63

