



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Doris Nilausen, født Christiansen

- aner og levnedbeskrivelse



**Født den 15. december 1928 på Bonderup Old i Skibby sogn,
Horns herred, Frederiksborg amt**

**Død den 6. september 2018 i Kongens Lyngby,
Lyngby sogn, Region Hovedstaden**

December 2021

Udarbejdet af:
Preben Aagaard Nielsen
Kongens Lyngby

2. reviderede udgave, december 2021

Indhold

Indhold	3
Forord	5
A Doris Christiansen	7
A.1 Doris' levnedbeskrivelse	9
A.2 Doris' aner	11
A.2.1 Nummerering af anerne	13
B Doris' forældre	15
C Doris' farfar: Lars Christiansen - og hans aner	27
C.1 Lars Christiansens forældre (Doris' oldeforældre)	33
C.1.1 Lars Christiansens farfar og farmor og deres aner (Doris' tipoldeforældre) ...	37
C.1.1.1 Lars Christiansens oldeforældre på faderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)	39
C.1.2 Lars Christiansens morfar og mormor og deres aner (Doris' tipoldeforældre)	48
C.1.2.1 Lars Christiansens oldeforældre på moderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)	51
D Doris' farmor: Birthe Marie Larsen - og hendes aner	59
D.1 Birthe Marie Larsens forældre (Doris' oldeforældre)	64
D.1.1 Birthe Marie Larsens farfar og farmor og deres aner (Doris' tip-oldeforældre)	70
D.1.1.1 Birthe Marie Larsens oldeforældre på faderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)	74
D.1.2 Birthe Marie Larsens morfar og mormor og deres aner (Doris' tip-oldeforældre)	81
D.1.2.1 Birthe Marie Larsens oldeforældre på moderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)	86
E Doris' morfar: Chresten Julius Jensen - og hans aner	93
E.1 Chresten Julius Jensens levnedbeskrivelse	101
E.2 Chresten Julius Jensens forældre (Doris' oldeforældre)	111
E.2.1 Chresten Julius Jensens farfar og farmor og deres aner (Doris' tip-oldeforældre)	118
E.2.1.1 Chresten Julius Jensens oldeforældre på faderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)	122
E.2.2 Chresten Julius Jensens morfar og mormor og deres aner (Doris' tip-oldeforældre)	129
E.2.2.1 Chresten Julius Jensens oldeforældre på moderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)	132
F Doris' mormor: Karen Sofie Jørgensen - og hendes aner	137
F.1 Karen Sofie Jørgensens forældre (Doris' oldeforældre)	140
F.1.1 Karen Sofie Jørgensens farfar og farmor og deres aner (Doris' tip-oldeforældre)	144
F.1.1.1 Karen Sofie Jørgensens oldeforældre på faderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)	147
F.1.2 Karen Sofie Jørgensens morfar og mormor og deres aner (Doris' tip-oldeforældre)	151
F.1.2.1 Karen Sofie Jørgensens oldeforældre på moderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)	154
G Forkortelser og ordforklaringer	159
G.1 Forkortelser	159
G.2 Ordforklaringer	159
H Navneindex	165

Forord

Denne bog beskriver Doris Nilausens (født Christiansen) levned og hendes aner (forfædre). Beskrivelsen af Doris' aner er primært baseret på oplysninger fra kirkebøger og folketællinger samt i mindre omfang skifteprotokoller og andre kilder. De konkrete referencer er kun i begrænset omfang medtaget i denne version, men kan fås hos undertegnede.

Hvor der er anvendt andre kilder end folketællinger, kirkebøger og skifteprotokoller, er disse generelt anført eller medtaget som fodnote.

Søskende og børn til anerne er medtaget i det omfang, de er kendte, dvs. i det omfang de er fundet i forbindelse med folketællinger eller i forbindelse med søgning i kirkebøger eller skifteprotokoller. Der er ikke søgt systematisk efter alle søskende eller børn. Der kan derfor have været flere søskende og børn til anerne, end der fremgår her.

For at gøre teksten så læsbar som muligt er nogle oplysninger medtaget flere gange. Ved oplysninger om anernes opholdssted ved folketællinger er der fx oplyst, hvem der i øvrigt boede på adressen. Der kan derfor stå en næsten enslydende tekst under en forælder og et barn, hvis de har boet samme sted ved folketællingen.

Stavemåden på navne er generelt som anført i kirkebøgerne ved dåb eller – hvis dåben ikke kendes – ved andre kirkelige handlinger. Ved oplysninger om folketællinger er de angivne oplysninger gengivet som anført ved tællingerne, herunder stavemåder på navne og steder, angivelser af alder mv. Samme person kan derfor stå anført på forskellig måde ved forskellige tællinger.

Bogen er opbygget sådan, at den først beskriver Doris og hendes levned, hvorefter Doris' forældre beskrives.

Derefter beskrives Doris' fire bedsteforældre én ad gangen, med tilhørende aner.

Første udgave af denne bog blev publiceret i 2013. Denne lettere reviderede udgave er redigeret frem til december 2021, hvor den er publiceret.

Jeg håber, at I vil finde lige så stor fornøjelse ved at læse bogen, som jeg har haft ved at lave den. God læselyst.

Kgs. Lyngby, december 2021.

Preben Aagaard Nielsen

Forsidebillede: Doris, september 2010.



*Skibby skole i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.
2. klasse, 1937. Doris stående ved pilen.*



Doris
1943 (14 år gammel)

A Doris Christiansen

1. **Doris Christiansen** blev født den **15. december 1928** på Bonderup Old¹ i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Hun blev hjemmedøbt den 18. februar 1929 og efterfølgende fremstillet i Skibby kirke den 28. april 1929.

Doris gik 7 år i Skibby skole i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, fra **1926 til 1943**

Hun blev konfirmeret den **11. april 1943** i Skibby kirke. Hun boede da hos forældrene på Bonderup Old ved Bonderup i Skibby sogn.



Doris som konfirmand, 11. april 1943
med forældrene
*Kristian Theodor Kristiansen og
Sofie Elisabeth, født Jensen.*

*Foran hjemmet på
Bonderup Old i Skibby sogn,
Horns herred, Frederiksborg amt.*

Doris blev gift med **Kay Nilausen** den **30. december 1951** i Skuldelev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt.

¹ Old er en gammel betegnelse for en udmark, der ligger til græsning, et overdrev.



**Skuldelev sogn kirkebog
Horns herred, Frederiksborg amt**

Viede, 1951

Kay Nilausen, ugift, trafikassistent, sergent, Aabjergvej 4, Vanløse, København. Født i Vanløse sogn, København, 1929, den 20. januar. Søn af kusk Anders Karl Kristian Nilausen og hustru Elvira Kathrine Olivia Simonsen.

Doris Christiansen, ugift, telefonistinde, Kgs. Lyngby. Født i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, 1928, den 15. december. Datter af parcellist Christian Theodor Christiansen og hustru Sophie Elisabeth Jensen.

Lysning: Bestilt 2. december 1951. Fandt sted 17. december 1951.

Vielsen: 1951, 30. december i Skuldelev sogn. I Skuldelev kirke, af sognepræsten.

Vidner: Brudgommens fader og chauffør Hans Christiansen, Skuldelev (Doris' bror).

Børn af Doris Christiansen og Kay Nilausen:

- i **Birger Nilausen**, født den 28. maj 1952 på Fødeklivnikken på Hjortholmsvej i Lyngby, Lyngby sogn, Københavns amt.
- ii **Jette Nilausen**, født den 25. juli 1953 i Søborg i Søborggaard sogn, Københavns amt (født på Astrid á Rogvis fødeklivnik "Høje Søborg" på Søborg Torv).
- iii **Lena Nilausen**, født den 21. oktober 1954 i Virum i Virum sogn, Københavns amt (født på Virum Fødeklivnik, Virum Torv).
- iv **Gitte Nilausen**, født den 13. december 1955 i Hellerup, Maglegaards sogn, Københavns amt (født på Dr. Nyeberg og Glerups Klivnik, Tranegaardsvej 26 i Hellerup).



Birger, Lena, Gitte og Jette
Sommeren 1958

A.1 Doris' levnedbeskrivelse

Efter 7 års skolegang i Skibby skole i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, der blev afsluttet i **april 1943**, fik Doris halvdagsplads hos en vognmand i Skibby ind til den 1. maj 1944.

Fra den **1. maj 1944** til den **1. november 1945** var Doris ung pige på en landbrugsejendom, ligeledes i Skibby.

I perioden **1. november 1945** til **1. november 1946** var Doris på telefoncentralen i Skuldelev (Skuldelev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt). Det var en lille central i et privat hjem, hvor Doris også boede. Hun arbejdede i hjemmet halvdelen af dagen, bl.a. med rengøring, og passede telefonstillingen den øvrige halve dag, samt tillige af og til om aftenen.

Den **1. november 1946** kom Doris til Hald telefoncentral ved Hundested (Torup sogn, Frederiksborg amt). Også her var det en lille central i et privat hjem, hvor hun dels hjalp til i husholdningen om formiddagen, dels passede telefoncentralen om eftermiddagen. Mens Doris var her, gik hun på aftenskole i madlavning.

Den **1. november 1947** kom Doris til Farum telefoncentral (Farum sogn, Frederiksborg amt).

Det var mens hun arbejdede her, at Doris mødte Kay. Kay afsluttede i foråret 1948 sin uddannelse hos DSB, og han blev derefter forflyttet til stationen i Farum. Kay arbejdede og boede i Farum, ind til han skulle aftjene sin værnepligt fra den 1. maj 1950.

Mens Doris arbejdede på Farum telefoncentral fik hun lyst til at prøve en større telefoncentral. Hun søgte derfor en stilling ved Lyngby telefoncentral (Københavns amt), hvor hun efter optagelsesprøve blev ansat. Efter elevtid blev hun i **1949** ansat som tjenestemand.

Doris boede da hos frøken Jenny Boyer på hjørnet af Klampenborgvej og Lyngby Hovedgade i Lyngby.

Da Doris og Kay blev gift den **30. december 1951**, boede og arbejdede Doris fortsat i Lyngby, mens Kay stadig var soldat, hvilket han var frem til den 25. april 1952.

Doris fortsatte med at arbejde på Lyngby telefoncentral ind til hun trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet ved første barns, Birgers, fødsel i maj 1952.

Den **1. maj 1952** flytter Doris og Kay i en lejlighed på Ulrikkenborg Alle 26, 1. sal th. i Lyngby. Her boede de, da deres tre første børn Birger, Jette og Lena blev født.

Den **1. september 1955** flytter familien til en større og bedre lejlighed på Baunehøjvej 37, st.th. i Lyngby. Her blev de boende, og det var deres bopæl, da Kay døde i 2007.

Doris døde den **6. september 2018** i Kongens Lyngby i Lyngby sogn, Region Hovedstaden. Hun beholdt lejligheden på Baunehøjvej 37 lige til sin død, men boede et par måneder før sin død – i forbindelse med genoptræning - på Plejecenter Baunehøj i Lyngby. De sidste par uger op til sin død boede Doris dog på Møllebo (et kommunalt center), Lyngby Hovedgade 1A i Lyngby, mens hun ventede på en permanent plejebolig. Det var her Doris boede, da hun døde.

Doris blev bisat fra Lyngby kirke i Kongens Lyngby den 13. september 2018 og urnen efterfølgende nedsat på Lyngby Parkkirkegård.



Doris
1946 (17 år gammel)



Doris og Kay Nilausen
Maj 2005

A.2 Doris' aner

Doris' aner stammer - så langt de kan spores tilbage – fra den nordlige del af Midt- og Vestsjælland.

Doris selv er født og vokset op på Bonderup Old i Skibby sogn i Horns herred, Frederiksborg amt, hvor forældrene havde et mindre landbrug (se billede side 21). Begge Doris' forældre kom fra Horns herred, hvor de var født og opvokset i Venslev i Ferslev sogn.

På *farfaderens* side kommer Doris' forfædre fra den nordlige del af Midtsjælland, jf. figur 1 på næste side, hvor de røde områder angiver de sogne, hvor anerne til Doris' farfar stammer fra.

Doris' farfar var gårdmand i Horns herred i det tidligere Frederiksborg amt, og flere af farfaderens forfædre på faderens side var også gårdmænd i Horns herred. Længere tilbage var anerne på faderens side bl.a. smede i Kirke Eskilstrup og Tølløse sogne i Holbæk amt, og husmænd i Syv sogn i Roskilde amt. Forfædrene til Doris' farfar på moderens side kom også fra den østlige del af det tidligere Holbæk amt, hvor de var husmænd i Soderup, Kvanløse, Sønder Jernløse og Tølløse sogne.

Doris' farfars aner er gennemgået i kapitel C.

På *farmoderens* side stammer Doris' forfædre fra et relativt lille område i den nordlige del af Vestsjælland i det tidligere Holbæk amt. Mange af farmoderens forfædre kommer fra Gislinge sogn. Desværre brændte præstegården i Gislinge i 1670 og igen i 1836. Der er derfor ikke bevaret kirkebøger fra Gislinge sogn tidligere end 1813, hvilket har vanskeliggjort at spore anerne til Doris' farmor. På faderens side var de fleste af forfædrene til Doris' farmor gårdmænd i Gislinge sogn. Enkelte var husmænd i Gislinge, Tuse og Kundby sogne. På moderens side var forfædrene til Doris' farmor gårdmænd i henholdsvis Gislinge, Hørby og Udby sogn.

Doris' farmors aner er gennemgået i kapitel D.

På *morfaderens* side kommer Doris' forfædre fra et relativt lille område i den nordlige del af Midtsjælland fra sogne beliggende dels i Horns herred i det tidligere Frederiksborg amt (Ferslev, Kyndby og Krogstrup sogne), dels i den nordlige del af det tidligere Roskilde amt (Gershøj, Sæby og Svogerslev sogne). Forfædrene til Doris' morfar var på faderens side næsten alle gårdmænd i Horns herred, mens de på moderens side var husmænd i de nævnte sogne i Roskilde amt.

Doris' morfars aner er gennemgået i kapitel E.

På *mormoderens* side kommer Doris' forfædre fra et relativt lille område i Horns herred i Frederiksborg amt (Ferslev, Kyndby, Krogstrup og Skibby sogne), samt fra Ude Sundby sogn – det der i dag er Frederikssund. På faderens side var flere af forfædrene til Doris' mormor smede i Skibby i Horns herred og længere tilbage i Ude Sundby sogn. På moderens side var forfædrene til Doris' mormor husmænd i Horns herred, overvejende i Krogstrup sogn men også i Ferslev og Kyndby sogne.

Doris' mormors aner er gennemgået i kapitel F.

Nedenfor er på figur 1 vist et kort over den nordlige del af Sjælland med markering af de sogne, som Doris' aner vides at stamme fra.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre



Figur 1. Kort over den nordlige del af Sjælland med sogneinddeling og angivelse af de tidligere amter (1793-1970). De sogne, som Doris' aner over en periode på 250-300 år vides at komme fra, er markeret:

De røde områder angiver de sogne, hvor anerne til Doris' farfar stammer fra: Sønder Jernløse, Kvanløse, Tølløse, Kirke Eskilstrup og Soderup sogne i det tidligere Holbæk amt, Syv sogn i det tidligere Roskilde amt samt Ferslev sogn i Horns herred i det tidligere Frederiksborg amt (sidstnævnte sogn har overlap med et af sognene med den grønne og blå farve nedenfor).

De gule områder angiver de sogne, hvor anerne til Doris' farmor stammer fra: Kundby, Gisløse, Tuse, Hørby og Udby sogne i det tidligere Holbæk amt.

De grønne områder angiver de sogne, hvor anerne til Doris' morfars stammer fra: Sæby, Gershøj og Svogerslev sogne i det tidligere Roskilde amt, Ferslev, Kyndby og Krogstrup sogne i det tidligere Frederiksborg amt (de tre sidstnævnte sogne har overlap med den blå farve nedenfor, og Ferslev har tillige overlap med den røde farve ovenfor).

De blå områder angiver de sogne, hvor anerne til Doris' mormors stammer fra: Ferslev, Kyndby, Krogstrup, Skibby og Ude Sundby i det tidligere Frederiksborg amt (de tre førstnævnte sogne har overlap med den grønne farve ovenfor, og Ferslev har tillige overlap med den røde farve).

Anerne for hver af Doris' fire bedsteforældre gennemgås nedenfor i hvert sit kapitel, kapitel C, D, E og F.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre



Figur 2. Doris Nilausen (født Christiansen) og hendes søskende, forældre og bedsteforældre. Farverne anvendt på bedsteforældrene refererer til de farvelagte områder på figur 1, der viser hvor de nævnte personer (og deres aner) kommer fra.

A.2.1 Nummerering af anerne

For at bevare et vist overblik ved læsning af denne bog, er alle anerne (forfædrene) nummereret efter en systematik, hvor Doris har ane nr. 1, hendes forældre henholdsvis nr. 2 og 3, deres forældre nr. 4 og 5 henholdsvis nr. 6 og 7 etc. Denne nummerering anvendes i hele bogen, og det er vigtigt at være opmærksom på dette nummereringssystem for at bevare overblikket og følge slægtskabsforholdene bogen igennem.

Nummereringen er vist både på ovenstående figur 2 med 3 generationer og på figur 3 på næste side med 6 generationer.

På hvert opslag i bogen er sammenhængen mellem numre og generationer vist i en bjælke (toptekst) på hvert opslag. I denne bjælke vil man eksempelvis kunne se at ane nr. 90 er en af Doris' tip-tip-tip-oldeforældre (3 x tip-oldeforældre). Dem er der 64 af (ane nr. 64 til 127).

Nedenfor gennemgås Doris' aner: Først hendes forældre (ane nr. 2 og 3) i kapitel B. Dernæst gennemgås hendes 4 bedsteforældre (og deres respektive aner) én ad gangen:

Kapitel C. Doris' farfar, ane nr. 4: Lars Christiansen, og hans aner. På figurerne er boksene med disse aner farvet røde.

Kapitel D. Doris' farmor, ane nr. 5: Birthe Marie Larsen, og hendes aner. På figurerne er boksene med disse aner farvet gule.

Kapitel E. Doris' morfar, ane nr. 6: Chresten Julius Jensen, og hans aner. På figurerne er boksene med disse aner farvet grønne.

Kapitel F. Doris' mormor, ane nr. 7: Karen Sofie Jørgensen, og hendes aner. På figurerne er boksene med disse aner farvet blå.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre



Figur 3. Anetavle (6 generationer) for Doris Christiansen.

Figuren viser Doris og hendes forældre, bedsteforældre, oldeforældre, tip-oldeforældre og tip-tip-oldeforældre. De røde, gule, grønne og blå farver henviser til de områder, hvor anerne kommer fra, jf. figur 1.

Figuren viser desuden nummereringen af anerne, hvor Doris har ane nr. 1, hendes forældre henholdsvis nr. 2 og 3, deres forældre nr. 4 og 5 henholdsvis nr. 6 og 7 etc. Denne systematik for nummerering anvendes gennem hele hele bogen, som beskrevet ovenfor.

Det ses af anetavlen figur 3, at alle Doris' 8 oldeforældre, alle 16 tipoldeforældre og 30 af de 32 tip-tip-oldeforældre kendes og er medtaget i beskrivelsen nedenfor.

Det fremgår af tillige af disse beskrivelser, at ganske mange (mere end halvdelen) af Doris' 64 tip-tip-tip-oldeforældre og en del af tip-tip-tip-tip-oldeforældrene kendes (sidstnævnte er der 256 af). I forhold til Doris er vi her 7 generationer tilbage og befinder os tidsmæssigt i slutningen af 1600-tallet/begyndelsen af 1700-tallet.

Skal man spore sine aner længere tilbage end til omkring slutningen af 1600-tallet/begyndelsen af 1700-tallet vil dette typisk kun være muligt, hvis man nedstammer fra en adelig slægt eller en præsteslægt, eller slægten på anden måde har gjort sig bemærket – positivt eller negativt! For disse befolkningsgrupper er der typisk registreringer længere tilbage. For alle andre foreligger der som oftest først registreringer med fremkomsten af kirkebøger, fæste- og skifteprotokoller mv. og senere de landsdækkende folketællinger (fra 1787).

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

B Doris' forældre

Doris Christiansen var datter af Kristian Theodor Kristiansen og Sofie Elisabeth Kristiansen, født Jensen:

- Kristian Theodor Kristiansen.** Han blev født den **1. april 1884** i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Han blev hjemmedøbt den 10. maj 1884 og fremstillet den 29. maj 1884 i Ferslev kirke.

Han blev kaldt Kristian.

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Kristian 5 år gammel. Han bor med sine søskende og forældre på deres gård (Kulsviergaarden) på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Kristiansen	35	Gift	Husfader, Landmand
Birthe Marie Kristiansen	31	Gift	Husmoder
Kristian Teodor Kristiansen	5	Ugift	Barn
Karl Rasmus Kristiansen	4	Ugift	Barn
Ane Magrethe Kristiansen	Under et aar	Ugift	Barn
Kristian Hans Eriksen	24	Ugift	Tjener Karl
Marie Nielsen	17	Ugift	Tjener Pige
Johan Oluf Jensen	14	Ugift	Tjener Dreng

Kristian blev konfirmeret den **17. april 1898** i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt.

Kristians skudsmålsbog er bevaret. Ved Kristians konfirmation, der er starten på skudsmålsbogen, har præsten skrevet følgende i bogen:

"Christian Theodor Christiansen er født i Venslev, Ferslev Sogn, f: 1. April 1884, hjemmedøbt d: 10de Maj og fremstillet i Kirken d: 29de Maj s.A., udskrevet af Venslev Skole og konfirmeret i Ferslev Kirke 1. Søndag efter Paaske, d: 17de April 1898.

Ferslev Præstegaard, d: 28de April 1898.

K. Gemzøe

Sognepræst."

Ved folketællingen den **1. februar 1901** er Kristian 16 år gammel. Han bor fortsat med sine søskende og forældre på Kulsviergaarden (matrikel nr. 22) på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (hans far er ved tællingen anført at være ejer af gården):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Christiansen	1854 24/4	Gift	Gårdmand
Birthe Marie f. Larsen	1858 19/7	Gift	Hustru
Christian Theodor Christiansen	1884 1/4	Ugift	
Anders Peter Christiansen	1892 11/1	Ugift	
Albert Rasmus Christiansen	1894 8/3	Ugift	
Anna Margrethe Christiansen	1896 27/2	Ugift	
Albertine Petersen	1882 1/2	Ugift	Tjenestepige

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre



Kristian Theodor Kristiansen, Doris' far, ca. 1906, dvs. ca. 22 år gammel.

Han var født den 1. april 1884 og døde den 21. september 1950.

Ved folketællingen den **1. februar 1906** er Kristian 21 år gammel. Han bor fortsat med sine søskende og forældre på Kulsviergaarden (matrikel nr. 22) på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Kristian er anført at være karl på gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Kristjansen	27/4 54	Gift	Husfader, Gårdmand
Birte Marie Kristjansen	19/7 58	Gift	Husmoder
Krisjan Theodor Kristjansen	1/4 84	Ugift	Karl
Anders Peter Kristjansen	11/1 92	Ugift	Barn
Albert Rasmus Kristjansen	8/3 94	Ugift	Barn
Anna Magrete Kristjansen	27/2 96	Ugift	Barn
Laurets Emil Kristjansen	30/7 1901	Ugift	Barn
Anna Magrete Andersen	16/8 79	Ugift	Tjenestepige

I Kristians skudsmålsbog skulle det indskrives, hvis han rejste til og fra et sogn. Det var normalt sognefogeden, der skulle registrere det i bogen. I Kristians bog er kun anført, at han har forladt sit fødesogn en enkelt gang, nemlig i 1908, hvor han forlader Ferslev sogn og opholder sig i knap 2 måneder i Lyngby:

"Afgang til Kongens Lyngby

Ferslev d 6/11 1908

J.V. Andersen" (Andersen er sandsynligvis sognefoged i Ferslev sogn)

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

"Meldt Tilgang
Lyngby Politistation 7/11 1908".

"Afgang til Venslev Mark
Lyngby Politistation 30/12 1908."

"Tilgang til Ferslev Sogn
Ferslev Mk d 3/1 1909
J.V. Andersen"

I Lyngby boede Kristian hos sin bror Karl. Under opholdet arbejdede Kristian på en fabrik (samme sted som broderen arbejdede) med henblik på at afklare, hvorvidt dette kunne være en fremtidig levevej for ham, eller det skulle være landbrug. Han valgte landbruget.

Den **13. januar 1909**, det vil sige kort efter sit ophold i Lyngby, blev Kristian Theodor Kristiansen gift med **Sofie Elisabeth Jensen** i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt. Se nedenfor, ane nr. 3 Sofie Elisabeth Jensen vedrørende Sofie.

Kristian og Sofie fik i alt 12 børn, hvoraf de 2 døde inden for det første leveår:

Børn af Kristian Theodor Kristiansen og Sofie Elisabeth Jensen:

- i **Hans Christiansen**, født den 3. maj 1909, død den 9. december 1971.
- ii **Karen Marie Christiansen**, født den 9. maj 1910, død den 8. juli 1992.
- iii **Rosa Bertha Christiansen**, født den 3. oktober 1911, død den 10. juni 1990.
- iv **Alfred Christiansen**, født den 4. april 1913, død den 12. september 1966.
- v **Christian Henry Christiansen**, født den 26. april 1914, død den 12. december 1914.
- vi **Henry Christiansen**, født den 9. januar 1916, død den 27. oktober 1988.
- vii **Dagny Magrete Christiansen**, født den 12. oktober 1918, død i januar 1995.
- viii **Ernst Christiansen**, født den 2. april 1920, død den 15. februar 2009.
- ix **Anna Valborg Christiansen**, født den 30. september 1922, død den 22. april 2012.
1. x **Doris Christiansen**, født den 15. december 1928.
- xi **Svend Christiansen**, født den 15. december 1928, død den 23. marts 1929.
- xii **Herman Christiansen**, født den 10. oktober 1930, død den 21. januar 2011.

Selvom der i Kristians skudsmålsskema kun er anført, at han forlod sit fødesogn en enkelt gang, i 1908, så forlod han dog også sognet allerede i 1907, hvor han blev indkaldt til militærtjeneste og fra den 10. april 1907 var menig i Holbæk ved 3. bataillons 2. kompagni.

Det fremgår af Kristians Soldaterbog, der er bevaret.

Kristian var menig ved 3. bataillons 2. kompagni i et halvt år, fra den 10. april 1907 til den 8. oktober 1907. Det fremgår af soldaterbogen, at han i de følgende år blev indkaldt adskillige gange i kortere eller længere perioder, specielt i årene efter udbruddet af den første verdenskrig i 1914:

- 10. april 1907 til den 8. oktober 1907: 3. bataillons 2. kompagni (den første militærtjeneste)
- 13. september 1909 til 8. oktober 1909: 3. bataillon
- 10. september 1912 til 6. oktober 1912: 11. bataillon
- 11. september 1913 til 11. september 1913 (én dag): 11. bataillon, Alarm

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

6. august 1914 til 12. oktober 1914, skiftede i den periode mellem 2 batailloner:

6. august 1914 til 9. august 1914: 11. bataillon
 10. august 1914 til 11. oktober 1914: 44. bataillon
 12. oktober 1914 til 12. oktober 1914: 11. bataillon

14. marts 1915 til 2. juni 1915, ved 2 batailloner:

14. marts 1915 til 1. juni 1915: 44. bataillon
 2. juni 1915 til 2. juni 1915: 11. bataillon

4. november 1915 til 12. januar 1916: 11. bataillon

Den 12. januar 1916 fik Kristian så endelig sit hjemsendelsespas:

"11. Bataillons 2. Kompagni.

Roskilde den 12/1 1916

Hjemsendelsespas

Menig No 723/07

Christian Theodor Christiansen

Er i Dag Kl. 10 Form. Hjemsendt til 2' Udskrivningskreds, 423 Lægd."

Han skulle dog stadig stå til rådighed i tilfælde af mobilisering.

I Kristians soldaterbog er angivet en række yderligere stamoplysninger:

"Livsstilling: Parcelist

Højde: 61 1/4 " (svarende til 160,5 cm)

Vækst: middel; Hår: lyst; Øjne: graa".

Efter Kristian og Sofies vielse i 1909 fortsatte Kristian med at arbejde som landbrugsmedhjælper hos forældrene på Kulsviergaarden på Venslev Mark i Ferslev sogn (Horns herred, Frederiksborg amt) ind til **1910**, hvor Kristian og Sofie købte en mindre landbrugsejendom på Bonderup Old i Skibby sogn i Horns herred.

Ved folketællingen den **1. februar 1911** er Kristian 26 år gammel. Han og Sofie bor på Bonderup Old (matrikel nr. 2) i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt sammen med deres 2 børn. Kristian anføres at være husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Christiansen	1/4 1884	Gift	Husfader, Husmand
Sofie Jensen	14/9 1886	Gift	Husmoder
Hans Christiansen	3/5 1909	Ugift	Barn
Karen Christiansen	6/5 1910	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1916** er Kristian 31 år gammel. Han og Sofie bor fortsat på Bonderup Old (matrikel nr. 2) i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, nu sammen med deres 5 børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Chr. Christiansen	1/4 1884	Gift	Husfader, Landbrug
Sofie Jensen Christiansen	14/9 1886	Gift	Husmoder
Hans Christiansen	3/5 1909	Ugift	Barn
Karen Christiansen	9/5 1910	Ugift	Barn
Rosa Christiansen	3/10 1911	Ugift	Barn
Alfred Christiansen	4/4 1913	Ugift	Barn
"Dreng"	9/1 1916	Ugift	Barn

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre



**Kristian Theodor Kristiansen og Sofie Elisabeth Jensen
(Doris' forældre) med deres børn, ca. 1933.**

Bonderup Old, Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Stående i bageste række fra venstre: Dagny, Henry, Alfred, Hans, samt Sofie og Kristian.

Stående i midten fra venstre: Valborg og Ernst.

Forrest fra venstre: Karen og Rosa med Doris på skødet, Sigrid (Kristian og Sofies svigerdatter, gift med Hans) samt Herman stående til højre.

Ved folketællingen den **1. februar 1921** er Kristian 36 år gammel. Han og Sofie bor fortsat på Bonderup Old (matrikel nr. 2) i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, nu sammen med deres 7 børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Christiansen	1/4 1884	Gift	Husfader, Husmand
Sofie Christiansen	14/9 1886	Gift	Husmoder
Hans Christiansen	3/5 1909	Ugift	Barn
Karen Christiansen	9/5 1910	Ugift	Barn
Rosa Christiansen	3/10 1911	Ugift	Barn
Alfred Christiansen	4/4 1913	Ugift	Barn
Henry Christiansen	9/1 1916	Ugift	Barn
Dagny Christiansen	12/10 1917	Ugift	Barn
Ernst Christiansen	2/4 1920	Ugift	Barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre



Sofie og Kristian Kristiansen ved deres sølvbryllup, den 13. januar 1934.

Fotograferet foran deres landejendom på Bonderup Old, Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **5. november 1925** er Kristian 41 år gammel. Han og Sofie bor fortsat på Bonderup Old (matrikel nr. 2) i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, nu sammen med 7 af deres børn. Ved tællingen er der – ud over de nedenstående oplysninger – desuden givet oplysninger om bl.a. personernes bopæl året før, dvs. den 5. november 1924. Det anføres her, at datteren Rosa på det tidspunkt opholdt sig midlertidigt på Kulsviergaarden på Venslev Mark, Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, dvs. hos sin farfar (farmoderen er død kort tid før – den 17. august 1924):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christiansen Chr.	1/4 1884	Gift	Husfader, Jordbruger
Christiansen Sofie	14/9 1886	Gift	Husmoder
Christiansen Hans	3/5 1909		Medhjælper
Christiansen Rosa	3/10 1911	Barn	
Christiansen Alfred	4/4 1913	Barn	
Christiansen Henry	9/1 1916	Barn	
Christiansen Dagny	18/10 1917	Barn	
Christiansen Ernst	2/4 1920	Barn	
Christiansen Valborg	30/9 1922	Barn	

Ved folketællingen den **5. november 1930** er Kristian 46 år gammel. Han og Sofie bor fortsat på Bonderup Old (matrikel nr. 2) i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, nu sammen med 5 af deres børn. Kristian anføres at være parcellist (en betegnelse for en landbruger, hvis jordtilliggende var mindre end et gårdbrug, men større end en husmandslod):

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christiansen <u>Christian</u> Theodor	1/4 1884	Gift	Parcellist
Christiansen <u>Sofie</u> Elisabeth	14/9 1886	Gift	Husmoder
Christiansen <u>Dagny</u> Margrethe	12/10 1917	Ugift	Barn
Christiansen Ernst	2/4 1920	Ugift	Barn
Christiansen Anna <u>Valborg</u>	30/9 1922	Ugift	Barn
Christiansen Doris	15/12 1928	Ugift	Barn
Dreng	10/10 1930	Ugift	Barn

Kristian Theodor Kristiansen døde den **21. september 1950** på Bonderup Old i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 26. september 1950 på Skibby kirkegård.

Efter Kristians død flyttede hans kone Sofie i oktober 1950 fra landbrugsejendommen på Bonderup Old i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt til Skuldelev i Skuldelev sogn, ligeledes i Horns herred. Her boede hun hos sønnen Hans Christiansen og svigerdatteren Sigrid, ind til hun i april 1972 kom på alderdomshjem/sygehjem i Skibby. Hun døde den 5. juli samme år, se nedenfor.



***Kristian og Sofies landejendom på Bonderup Old,
Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.***

Fotograferet ca. 1940.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre



Sofie og Kristian Kristiansen
Fotograferet i 1950, dvs. kort før Kristian døde.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

3. **Sofie Elisabeth Jensen.** Hun blev født den **14. september 1886** i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Hun blev døbt den 14. november 1886 i Ferslev kirke.

Hun blev kaldt Sofie.

Sofie blev konfirmeret den **30. september 1900** i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Sofie 3 år gammel. Hun bor med sine forældre og søskende i et hus på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (navnet på moderen, Karen Sofie Jørgensen, er i tællingen angivet som Jensen). Sofies mormor, Margrete Jensdatter, bor også i huset og er på aftægt (det er hendes hus, som Sofies forældre i 1877 flyttede ind i efter deres vielse). Desuden bor der yderligere et ægtepar med deres plejebarn i huset. Sofies far angives at være træskomand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Julius Jensen	33	Gift	Husfader, Træskomand
Karen Sophie Jensen	39	Gift	Husmoder
Marie Jenssine Magrethe Jensen	12	Ugift	
Ane Christine Jensen	10	Ugift	
Jens Jørgen Jensen	8	Ugift	
Petra Nielsine Jensen	6	Ugift	
Ana Dorthea Jensen	4	Ugift	
Sophie Elisabet Jensen	3	Ugift	
Christine Frederikke Jensen	1	Ugift	
Magrethe Jensen	68	Ugift	Aftægt
Anders Rasmussen	57	Gift	Husfader, Arbejdsmand
Metthe Sophie Rasmussen	51	Gift	Husmoder
Alfred Marius Jørgensen	4	Ugift	Plejebarn

Den **19. juli 1894** dør Sofies mor, Karen Sofie Jørgensen. Sofie er da knap 8 år gammel, og 4 af hendes søskende er yngre. To af de yngre søskende dør i henholdsvis 1896 og 1898.

Sofies far, Chresten Julius Jensen, gifter sig igen den **2. november 1895**, med Karen Sophie Jensen (næsten samme navn som hans første kone).

Sofies far og hans nye kone Karen Sophie flytter efter vielsen ind hos svigermoderen (Karen Sophies mor) i hendes hus på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (svigermoderen var blevet enke året før).

Sofie og de fleste af hendes søskende flyttede imidlertid ikke med, men kom pleje.

Sofie kom i pleje hos gårdmand Lars Christian Andersen og hustru Birthe Kirstine, f. Rasmussen. Han var gårdmand i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Plejefaderen Lars Christian var født den 7. juni 1863, mens plejemoderen Birthe Kirstine var født den 4. august 1852.

Den **30. september 1900** blev Sofie konfirmeret i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre



Sofie Elisabeth Jensen (Doris' mor)

18 år gammel (1904)

Født den 14. september 1886, død den 5. juli 1972.

Ved folketællingen den **1. februar 1901** er Sofie 14 år gammel. Hun bor hos sine plejeforældre på deres gård (matrikel nr. anført som 3d) i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Plejefaderen anføres at eje gården. Sofie anføres at være tjenestetyende:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Andersen	1853 7 Juni	Gift	Husfader, Gaardmand
Birte Kirstine Andersen	1852 4 August	Gift	Husmoder
Methine Andrea Nielsen	1883 16 Juli	Ugift	Tjenestetyende
Sophie Elisabet Jensen	1886 14 Septbr	Ugift	Tjenestetyende
Christen Vigtor Hansen	1882 29 Maj	Ugift	Tjenestetyende
Karl Christian Ingvard Jensen	1886 13 Maj	Ugift	Tjenestetyende
Maurits Vilhelm Andersen	1896 29 Marts	Ugift	Slægtning

Ved folketællingen den **1. februar 1906** er Sofie 19 år gammel. Hun bor fortsat hos sine plejeforældre på deres gård (matrikel nr. anført som 3A) i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Sofie anføres at være tjenestepige ved agerbrug:

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Christian Andersen	1853 7 Juni	Gift	Husfader, Gaardejer
Birte Kirstine Andersen	1852 4 August	Gift	Husmoder
Sophie Elisabet Jensen	1886 14 Septbr	Ugift	Tjenestepige ved Agerbrug
Jørgen Andreas Svendsen	1887 16 Decbr	Ugift	Tjenestekarl ved Agerbrug
Karl Jacob Mathisen	1900 14 Septbr	Ugift	Barn
Petra Marie Hansen	1892 2 April	Ugift	Barn

Sofie Elisabeth Jensen blev gift den **13. januar 1909** med **Kristian Theodor Kristiansen** i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt. Se ovenfor, ane nr. 2 Kristian Theodor Kristiansen vedrørende deres fælles børn mv.

Ved vielsen var Kristian landbrugsmedhjælper hos forældrene på Kulsviergaarden på Venslev Mark i Ferslev sogn (Horns herred, Frederiksborg amt), og det fortsatte han med at være ind til han og Sofie i **1910** købte en mindre landbrugsejendom på Bonderup Old i Skibby sogn i Horns herred.

Sofie og Kristian boede på denne ejendom ind til Kristian døde den **21. september 1950**.

Derefter flyttede Sofie i **oktober 1950** til Skuldelev i Skuldelev sogn, ligeledes i Horns herred. Her boede hun hos sønnen Hans Christiansen og svigerdatteren Sigrid, ind til hun i **april 1972** kom på alderdomshjem/sygehjem i Skibby.

Sofie Elisabeth Jensen døde den **5. juli 1972** på Frederikssund Sygehus, Frederiksborg amt og blev begravet på Skibby kirkegård i Horns herred, Frederiksborg amt.

Doris' mor, Sofie Elisabeth, født Jensen, Skuldelev. 1955.

Sofie boede fra 1950, hvor hendes mand Kristian døde, til kort tid før hun døde i 1972 hos sin søn og svigerdatter, Hans og Sigrid, i Skuldelev i Skuldelev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.



Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

C Doris' farfar: Lars Christiansen - og hans aner

Doris' farfar og hans forfædre stammer fra den nordlige del af Midtsjælland.

Lars Christiansen var født i Røgerup i Ferslev sogn i Horns herred i det tidligere Frederiksborg amt, hvor faderen var gårdmand.

Såvel Lars Christiansens far og farfar (Doris' oldefar og tipoldefar) var gårdmænd i Ferslev sogn i Horns herred.

Længere tilbage kom Lars Christiansens aner på faderens side dels fra Syv sogn i det tidligere Roskilde amt, hvor de var husmænd, dels fra Kirke Eskilstrup og Tølløse sogne i det tidligere Holbæk amt, hvor de var smede.

På moderens side var Lars Christiansens aner gårdmænd i Soderup, Kvanløse, Sønder Jernløse og Tølløse sogne, der alle ligger i den østlige del af det tidligere Holbæk amt.

På figur 4 er vist de sogne, som Doris' farfar og hans kendte forfædre stammer fra.



Figur 4. De røde markeringer angiver de sogne, som Doris' aner kommer fra på farfaderens side (Lars Christiansen). De viste sogne er Soderup, Kirke Eskilstrup, Tølløse, Kvanløse og Sønder Jernløse sogn i det tidligere Holbæk amt, Ferslev sogn i Horns herred i det tidligere Frederiksborg amt og Syv sogn i det tidligere Roskilde amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

4. Lars Christiansen. Han blev født den **27. april 1854** i Røgerup i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og døbt den 11. juni 1854 i Ferslev kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Lars Christiansen knap 1 år og bor sammen med sine forældre og søskende på forældrenes gård i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Kristian Jensen	48	Gift	Gaardmand
Ane Margrete Pedersen	40	Gift	Hans Kone
Jens Peder Kristian	10	Ugift	Deres Barn
Ane Marie Kristiane Kristensen	4	Ugift	Deres Barn
Lars Kristiansen	1	Ugift	Deres Barn
Hans Kristiansen	8	Ugift	Deres Barn
Karen Hansdatter	20	Ugift	Tjenestepige
Ane Eriksen	16	Ugift	Tjenestepige
Niels Jensen	21	Ugift	Tjenestekarl
Peder Hansen	16	Ugift	Tjenestedreng

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Lars Christiansen knap 6 år og bor fortsat sammen med sine forældre og søskende på forældrenes gård i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Kristian Jensen	52	Gift	Husfader
Ane Margrete Pedersdatter	44	Gift	Hans Kone
Jens Peder Kristiansen	16	Ugift	Deres Barn
Hans Kristiansen	13	Ugift	Deres Barn
A. Marie Kirstine Kristiansen	10	Ugift	Deres Barn
Lars Kristiansen	6	Ugift	Deres Barn
Peder Kristiansen	2	Ugift	Deres Barn
Jakob Pedersen	22	Ugift	Tjenestekarl
Maren Hansen	17	Ugift	Tjenestepige
Bodild Hansen	18	Ugift	Tjenestepige

Lars Christiansen blev konfirmeret den **13. april 1868** i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Lars Christiansen 15 år og bor fortsat sammen med sine forældre og søskende på forældrenes gård i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	61	Gift	Huusfader, Gaardeier
Ane Magrete Petersdatter	53	Gift	Huusmoder
Jens Peter Christiansen	24	Gift	Søn Gaardeier
Hans Christiansen	22	Ugift	Søn
Ane Marie Kirstine Christiansen	19	Ugift	Datter
Lars Christiansen	15	Ugift	Søn
Peter Christiansen	11	Ugift	Søn
Niels Christiansen	8	Ugift	Søn
Johanne Marie Jensen	17	Ugift	Tjenestepige

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Kristiansen	35	Gift	Husfader, Landmand
Birthe Marie Kristiansen	31	Gift	Husmoder
Kristian Teodor Kristiansen	5	Ugift	Barn
Karl Rasmus Kristiansen	4	Ugift	Barn
Ane Magrethe Kristiansen	Under et aar	Ugift	Barn
Kristian Hans Eriksen	24	Ugift	Tjener Karl
Marie Nielsen	17	Ugift	Tjener Pige
Johan Oluf Jensen	14	Ugift	Tjener Dreng

Ved folketællingen den **1. februar 1901** bor Lars Christiansen og hans kone Marie og 4 af deres børn på deres gård (Kulsviergaarden), matrikel nr. 22 på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Christiansen	1854 24/4	Gift	Gaardmand
Birthe Marie f. Larsen	1858 19/7	Gift	Hustru
Christian Theodor Christiansen	1884 1/4	Ugift	
Anders Peter Christiansen	1892 11/1	Ugift	
Albert Rasmus Christiansen	1894 8/3	Ugift	
Anna Margrethe Christiansen	1896 27/2	Ugift	
Albertine Petersen	1882 1/2	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1906** bor Lars Christiansen og hans kone Marie og fem af deres børn fortsat på deres gård, Kulsviergaarden, matrikel nr. 22A, på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Sønnen Kristian Theodor (Doris' far) anføres at være karl:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Kristjansen	27/4 54	Gift	Husfader, Gårdmand
Birte Marie Kristjansen	19/7 58	Gift	Husmoder
Krisjan Theodor Kristjansen	1/4 84	Ugift	Karl
Anders Peter Kristjansen	11/1 92	Ugift	Barn
Albert Rasmus Kristjansen	8/3 94	Ugift	Barn
Anna Magrete Kristjansen	27/2 96	Ugift	Barn
Laurets Emil Kristjansen	30/7 1901	Ugift	Barn
Anna Magrete Andersen	16/8 79	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1916** bor Lars Christiansen og hans kone Marie og tre af deres børn fortsat på Kulsviergaarden, matrikel nr. 22A, på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Christiansen	27/4 1854	Gift	Husfader, Landmand
Marie Christiansen	19/7 1858	Gift	Husmoder
Karl Christiansen	21/9 1885	Ugift	Søn, Arbejder
Laurits Christiansen	30/7 1901	Ugift	Søn, Arbejder
Anna Christiansen	27/2 1896	Ugift	Datter
Emma Kirstine Larsen	29/6 1889	Ugift	Pige, Tjenestepige

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Indkomst og skat i 1916

Ved folketællingen i 1916 er der medtaget oplysninger om de registrerede personers indkomst- og formueforhold.

For Lars Christiansen og hans familie (og tjenestefolk) er der angivet følgende oplysninger:

	Indkomst	Formue	Indkomst- og Formueskat	
			Staten	Kommunen
Lars Christiansen	1.831 Kr.	11.510 Kr.	24 Kr. 72 Ø.	50 Kr.
Marie Christiansen				
Karl Christiansen				10 Kr.
Laurits Christiansen				3 Kr.
Anna Christiansen				8 Kr.
Emma Kirstine Larsen				5 Kr.

1.831 kr. i 1916 svarer ifølge Danmarks Statistik til ca. kr. 79.099 i 2020, mens en formue på kr. 11.510 i 1916 svarer til ca. kr. 497.232 i 2020 – en relativt pæn formue.

Alderen på Lars Christiansens børn er henholdsvis 30, 19 og 14 år, og de betaler skat til kommunen, men ikke til staten. Beløbene er relativt små (kr. 10 i 1916 svarer til ca. kr. 432 i 2020), men det er bemærkelsesværdigt, at Laurits på 14 år betaler kr. 3 i kommuneskat, og at datteren Anna på 19 år betaler mere i skat end tjenestepigen Emma på 26 år.

Ved folketællingen den **1. februar 1921** bor Lars Christiansen og hans kone Marie og tre af deres børn fortsat på Kulsviergaarden, matrikel nr. 22A, på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Kristiansen	27/4 1854	Gift	Husfader, Landbruger
Marie Kristiansen	19/7 1858	Gift	Husmoder Husgerning
Albert Kristiansen	8/3 1894	Ugift	Barn, Medhjælp v. Landbrug
Anna Kristiansen	27/2 1896	Ugift	Barn, Medhjælp v. Landbrug
Laurits Kristiansen	30/7 1901	Ugift	Barn, Medhjælp v. Landbrug

Ved folketællingen den **5. november 1925** bor Lars Christiansen fortsat på Kulsviergaarden, matrikel nr. 22A, på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Han bor fortsat sammen med to af sine børn, men han er nu blevet enkemand (konen Marie døde den 17. august 1924):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christiansen Lars	27/4 1854	Enkemand	Husfader, Gårdmand
Christiansen Albert	8/3 1894	Ugift	Barn
Christiansen Laurits	30/7 1901	Ugift	Barn
Nillaus Peder Hansen	26/11 1898	Ugift	Tjenestekarl
Christiansen Rosa Berta	3/10 1911	Ugift	Tjenestepige (linjen er overstreget. Hun er Lars Christiansens barnebarn, Doris' søster).
Fraværende Lyck Marie Kathrine	25/2 1896	Ugift	Husholderske

Lars Christiansen døde den **25. maj 1929** på Kulsviergaarden på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Roskilde amt og blev begravet den 31. maj 1929 på Ferslev kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre



Figur 5. Oversigt over Lars Christiansens aner (Doris' farfar samt hendes oldeforældre, tipoldeforældre, tip-2-oldeforældre, tip-3-oldeforældre og tip-4-oldeforældre på farfaderens side i det omfang, de er kendte).

På faderens side var Lars Christiansens aner dels gårdmænd i Ferslev sogn i Horns herred i det tidligere Frederiksborg amt (anerne nr. 8 og 16), dels husmænd i Syv sogn i det tidligere Roskilde amt (anerne nr. 32., 64 og 66), og dels smede i Kirke Eskilstrup og Tølløse sogne i det tidligere Holbæk amt.

På moderens side var Lars Christiansens aner gårdmænd i Soderup, Kvanløse, Sønder Jernløse og Tølløse sogne, der alle ligger i den østlige del af det tidligere Holbæk amt.

Lars Christiansens aner beskrives i det følgende.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

C.1 Lars Christiansens forældre (Doris' oldeforældre)

8. **Christian Jensen.** Han blev født den **8. marts 1809** i Røgerup i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Fødselsdagen oplyses ved Christians konfirmation. Dåbsdagen kendes ikke, da der ikke er bevaret kirkebøger fra Ferslev sogn før 1814.

Christian blev konfirmeret den **6. april 1823** i Ferslev kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Christian Jensen 24 år og bor fortsat hjemme hos forældrene på deres gård i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Nielsen	59	Gift	Gaardmand
Sidsel Christensdatter	60	Gift	Hans Kone
Christian Jenssen	25	Ugift	Deres Søn
Jens Jenssen	22	Ugift	Deres Søn, Spillemand
Karen Marie Jørgensdatter	11	Ugift	Pleiebarn i Datters Sted
Anne Marie Olesdatter	24	Ugift	Tjenestepige
Ellen Marie Knudsdatter	16	Ugift	Tjenestepige

Christian Jensen blev gift med **Ane Magrete Pedersdatter** den **22. marts 1839** i Soderup kirke i Holbæk amt.

Børn af Christian Jensen og Ane Magrete Pedersdatter:

- i **Ane Kirstine Christiansen**, født den 6. november 1841, død den 20. november 1843.
- ii **Jens Christiansen**, født den 23. januar 1844, død den 14. maj 1844.
- iii **Jens Peder Christiansen**, født den 3. marts 1845, død den 31. juli 1914.
- iv **Hans Christiansen**, født den 15. april 1847, død den 28. februar 1936.
- v Dødfødt pige, født den 17. november 1849.
- vi **Ane Marie Kirstine Christiansen**, født den 10. januar 1851, død den 20. september 1925.
4. vii **Lars Christiansen**, født den 27. april 1854, død den 25. maj 1929.
- viii **Peter Christiansen**, født den 23. april 1858.
- ix **Niels Christiansen**, født den 30. marts 1861, død den 9. januar 1940.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** har Christian overtaget forældrenes gård i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Faderen er død i 1837, og moderen er på aftægt hos Christian og hans kone:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	31	Gift	Gaardmand
Anne Margrethe Pedersdatter	24	Gift	Hans Kone
Sidse Christensdatter	67	Enke	Huusfaders Moder, underholdes af ham
Jens Jensen	28	Ugift	Tjenestekarl
Ole Casparsen	21	Ugift	Tjenestekarl
Søren Jensen	17	Ugift	Tjenestekarl
Birthe Kirstine Andersdatter	22	ugift	Tjenestepige
Karen Marie Jørgensdatter	17	ugift	Tjenestepige

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Christian og hans kone fortsat på gården i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Christian er nu blevet sognefoged. Christians mor bor fortsat på aftægt på gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	37	Gift	Gaardmand og Sognefoged
Margrethe Pedersdatter	27	Gift	Hans Kone
Sidse Christensdatter	72	Enkemand	Huusfaders Moder, forsørges af ham
Lars Pedersen	19	Ugift	Tjenestekarl
Maren Jensdatter	22	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Christian og hans kone fortsat på gården i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. De har nu to børn. Christian er ikke længere sognefoged. Christians mor bor fortsat på aftægt på gården, men hun er - sammen med en anden kvinde – anført som selvstændig husstand på gården. Den anden kvinde - Ane Jørgensen - er almisselem, dvs. lever af almisse (barmhjertighed):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	42	Gift	Gaardmand, Huusfader
Ane Margrethe Pedersen	34	Gift	Hans Kone
Jens Peter Christiansen	5	Ugift	Deres Barn
Hans Christiansen	3	Ugift	Deres Barn
Lars Andersen	19	Ugift	Tjenestekarl
Niels Pedersen	15	Ugift	Tjenestedreng
Margrethe Nielsen	18	Ugift	Tjenestepige

Samtlige personer i husstanden (anført som selvstændig husstand på gården)

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Christensen	78	Enke	Aftægtskone
Ane Jørgensen	60	Ugift	Almisselem

Ved folketællingen den **1. februar 1855** bor Christian og hans kone og nu fire børn fortsat på gården i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Christians mor er død i 1852 og bor ikke længere på aftægt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Kristian Jensen	48	Gift	Gaardmand
Ane Margrete Pedersen	40	Gift	Hans Kone
Jens Peder Kristian	10	Ugift	Deres Barn
Ane Marie Kristiane Kristensen	4	Ugift	Deres Barn
Lars Kristiansen	1	Ugift	Deres Barn
Hans Kristiansen	8	Ugift	Deres Barn
Karen Hansdatter	20	Ugift	Tjenestepige
Ane Eriksen	16	Ugift	Tjenestepige
Niels Jensen	21	Ugift	Tjenestekarl
Peder Hansen	16	Ugift	Tjenestedreng

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor Christian og hans kone og fem børn fortsat på gården i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Kristian Jensen	52	Gift	Husfader
Ane Margrete Pedersdatter	44	Gift	Hans Kone
Jens Peder Kristiansen	16	Ugift	Deres Barn
Hans Kristiansen	13	Ugift	Deres Barn
A. Marie Kirstine Kristiansen	10	Ugift	Deres Barn
Lars Kristiansen	6	Ugift	Deres Barn
Peder Kristiansen	2	Ugift	Deres Barn
Jakob Pedersen	22	Ugift	Tjenestekarl
Maren Hansen	17	Ugift	Tjenestepige
Bodild Hansen	18	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1880** bor Christian og hans kone og fire børn fortsat på gården i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	70	Gift	Husfader, Gaardejer
Ane Magrete Jensen F. Petersen	63	Gift	Hans Hustru
Ane Marie Christiansen	28	Ugift	Hans Barn
Lars Christiansen	26	Ugift	Hans Barn
Peter Christiansen	21	Ugift	Hans Barn
Niels Christiansen	18	Ugift	Hans Barn
Ane Magrethe Vinter	17	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1890** bor Christian og hans kone Ane Magrete fortsat på gården i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Deres søn Niels har nu overtaget gården, og Christian og Ane Magrete er blevet aftægtsfolk (Ane Magretes alder er angivet til 79 år – hun er kun 73). Ved tællingen angives en datter, Maren Christiansen, at bo hos dem. Der må være tale om datteren Marie:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	80	Gift	Aftægtsmand
Magrethe Jensen	79	Gift	Aftægtskone
Maren Christiansen	39	Ugift	Barn
Niels Christiansen	28	Gift	Husfader, Gårdejer
Maren Christiansen	29	Gift	Husmoder
Hans Sørensen	19	Ugift	Tyende Karl
Anna Larsen	16	Ugift	Tyende Pige

Christian Jensen døde den **21. marts 1890** i Røgerup i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 29. marts 1890 på Ferslev kirkegård. Han var da 81 år gammel.

9. **Ane Magrete Pedersdatter.** Hun blev født den **25. november 1816** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt. Hun blev hjemmedøbt den 26. november 1816 og fremstillet den 1. januar 1817 i Soderup kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** bor Ane Magrete sammen med sin mor Anne Nielsdatter og sin stedfar, Anders Hansen (Ane Magretes far døde i 1823). De bor på en gård i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Hansen	36	Gift	Gaardmand
Ane Nielsd:	54	Gift	hans Kone
Margrethe Pedersd:	18	Ugift	deres Døttre
Ane Marie Pedersd:	12	Ugift	deres Døttre
Bodild Nielsd:	21	Ugift	Tjenestefolk
Niels Nielsen	23	Ugift	Tjenestefolk
Hans Hansen	19	Ugift	Tjenestefolk

Ane Magrete Pedersdatter blev gift med **Christian Jensen** den **22. marts 1839** i Soderup kirke i Holbæk amt, se ovenfor ane nr. 8 Christian Jensen vedrørende deres fælles børn mv.

Christian Jensen, Ane Magretes mand, døde den **21. marts 1890** i Røgerup i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ane Magrete døde den **7. januar 1892** i Røgerup i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 15. januar 1892 på Ferslev kirkegård. På dødstidspunktet var hun 75 år og boede på aftægt hos sønnen Niels Christiansen.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

C.1.1 Lars Christiansens farfar og farmor og deres aner (Doris' tipoldeforældre)

Figur 6. Figuren viser relationen mellem Doris (ane nr. 1) og Lars Christiansen (ane nr. 4) og Lars' aner på faderens side (ane nr. 8, 16, 17 etc.).

Ane nr. 8 (Christian Jensen, Lars Christiansens far) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 16, 17, 32, 33, 34 og 35 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 136, 137, 272 og 274) - beskrives nedenfor i dette kapitel.



16. Jens Nielsen. Han blev født i **1775** i Viby i Syv sogn, Roskilde amt og døbt den 8. oktober 1775 i Syv kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens Nielsen 11 år og tjenestdreng hos Niels Svendsen i Viby by i Syv sogn, Roskilde amt. Det er tidligt at komme ud at tjene, men Niels Svendsens kone, Kirsten Sørensdatter, er halvsøster til Jens' mor, dvs. Jens' møster:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Svendsen	52	Gift	Hosbonde, bonde og gaardbeboer
Kirsten Sørensdatter	45	Gift	Madmoder
Jens Nielsen	12		Tjenestefolk
Maren Hansdatter	17		Tjenestefolk

Jens Nielsen blev konfirmeret den **15. april 1792** i Syv kirke i Roskilde amt.

Jens Nielsen er ikke med sikkerhed fundet ved folketællingen i 1801.

Jens Nielsen blev gift med **Sidse Christensdatter**. De er ikke fundet gift i hverken Kirke Eskilstrup sogn, hvor Sidse kom fra eller Syv sogn, hvor Jens kom fra. De er formentlig gift i Ferslev sogn i Horns herred, men her er først bevaret kirkebøger fra 1814, da præstegården brændte i 1851 og de ældre kirkebøger gik tabt.

Børn af Jens Nielsen og Sidse Christensdatter:

8. i **Christian Jensen**, født den 8. marts 1809, død den 21. marts 1890.
- ii **Jens Jensen**, født den 13. november 1814.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jens Nielsen gårdmand i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Nielsen	59	Gift	Gaardmand
Sidsel Christensdatter	60	Gift	Hans Kone
Christian Jenssen	25	Ugift	Deres Søn
Jens Jenssen	22	Ugift	Deres Søn, Spillemand
Karen Marie Jørgensdatter	11	Ugift	Pleiebarn i Datters Sted
Anne Marie Olesdatter	24	Ugift	Tjenestepige
Ellen Marie Knudsdatter	16	Ugift	Tjenestepige

Jens Nielsen døde den **8. april 1837** i Røgerup i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 19. april 1837 på Ferslev kirkegård. Han var da 61 år gammel.

17. **Sidse Christensdatter.** Hun blev født i **1773** i Baarup i Kirke Eskilstrup sogn, Holbæk amt og døbt den 26. december 1773 i Kirke Eskilstrup kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Sidse 13 år gammel. Hun bor sammen med sine forældre og søskende i Baarup i Kirke Eskildstrup sogn, Holbæk amt. Faderen er smed og "gårdbeboer". Han er i sit andet ægteskab:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Sørensen	64	Gift	Husbond Gårdbeboer og Smed
Karen Hansdatter	48	Gift	Madmoder
Sidsel Christensdatter	13	Ugift	Mandens barn af 2. ægteskab
Maren Christensdatter	11	Ugift	Mandens barn af 2. Ægteskab
Marie Christensdatter	8	Ugift	Mandens barn af 2. Ægteskab

Sidse blev konfirmeret den **11. april 1790** i Kirke Eskilstrup kirke i Holbæk amt.

Sidse Christensdatter er ikke med sikkerhed fundet ved folketællingen den **1. februar 1801**. En Sidse Christensdatter er tjenestepige hos sognepræsten ved Sankt Jørgensbjerg kirke i Roskilde, og det kan meget vel være hende. I hvert fald oplyses det i skiftet efter hendes faderens død, dateret **februar 1803**, at Sidse er tjenestepige i Roskilde.

Sidse Christensdatter blev gift med **Jens Nielsen**, se ovenfor vedrørende ane nr. 16 Jens Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Sidses mand, Jens Nielsen, døde den **8. april 1837**. Deres søn, Christian, overtog derefter deres gård i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og Sidse kom på aftægt hos sønnen.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Sidse således aftægtsenke hos sønnen Christian Jensen i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	31	Gift	Gaardmand
Anne Margrethe Pedersdatter	24	Gift	Hans Kone

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Sidse Christensdatter	67	Enke	Huufaders Moder, underholdes af ham
Jens Jensen	28	Ugift	Tjenestekarl
Ole Casparsen	21	Ugift	Tjenestekarl
Søren Jensen	17	Ugift	Tjenestekarl
Birthe Kirstine Andersdatter	22	Ugift	Tjenestepige
Karen Marie Jørgensdatter	17	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Sidse fortsat aftægtsenke hos sønnen Christian Jensen i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	37	Gift	Gaardmand og Sognefoged
Margrethe Pedersdatter	27	Gift	Hans Kone
Sidse Christensdatter	72	Enkemand	Huufaders Moder, forsørges af ham
Lars Pedersen	19	Ugift	Tjenestekarl
Maren Jensdatter	22	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Sidse fortsat aftægtsenke på sønnen Christian Jensens gård i Røgerup by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Sidse er – sammen med en anden kvinde – anført som selvstændig husstand på gården. Den anden kvinde - Ane Jørgensen - er almisselem, dvs. lever af almisse (barmhjertighed):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	42	Gift	Gaardmand, Huufader
Ane Margrethe Pedersen	34	Gift	Hans Kone
Jens Peter Christiansen	5	Ugift	Deres Barn
Hans Christiansen	3	Ugift	Deres Barn
Lars Andersen	19	Ugift	Tjenestekarl
Niels Pedersen	15	Ugift	Tjenestedreng
Margrethe Nielsen	18	Ugift	Tjenestepige

Samtlige personer i husstanden (anført som selvstændig husstand på gården)

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sidse Christensen	78	Enke	Aftægtskone
Ane Jørgensen	60	Ugift	Almisselem

Sidse Christensdatter døde den **1. april 1852** i Røgerup i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 7. april 1852 på Ferslev kirkegård.

C.1.1.1 Lars Christiansens oldeforældre på faderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)

32. Niels Jensen. Han blev født ca. 1747.

Han blev gift med **Birthe Sørensdatter**. Vielsesdagen kendes ikke, men de blev trolovet den **15. januar 1775** i Syv sogn i Roskilde amt.

Børn af Niels Jensen og Birthe Sørensdatter:

16. i **Jens Nielsen**, døbt den 8. oktober 1775, død den 8. april 1837.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

- ii **Hans Nielsen**, døbt den 19. september 1779, begravet den 21. marts 1784.
- iii **Niels Nielsen**, døbt den 25. marts 1782, begravet den 31. august 1783.
- iv **Dorthe Nielsdatter**, døbt den 13. november 1785.
- v **Hans Nielsen**, døbt den 31. oktober 1790, begravet den 27. marts 1791.
- vi **Ane Nielsdatter**, døbt den 12. december 1793.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Niels Jensen husmand i Viby i Syv sogn, Roskilde amt. Han er anført som unge Niels Jensen (der er ved samme folketælling også en gammel Niels Jensen i Viby). Niels bor sammen med sin kone og datter samt sin mor. Moderens efternavn er Hansdatter, men er ved tællingen fejlagtigt angivet til Jensdatter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
U. Niels Jensen	40	Gift	Mand, Huusmand
Birthe Sørensdatter	43	Gift	Hans kone
Dorthe Nielsdatter	2		Deres barn
Kirsten Jensdatter	87	Enke	Mandens moder

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Niels Jensen husmand i Ingvorslund Markhuse i Syv sogn, Roskilde amt. Ingvorslund (ses også anført som Immerlund) var en fæstegård under Vibygaard gods. Niels Jensen bor sammen med sin kone og børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	55	Gift	Mand, Huusmand med Jord
Birthe Sørensdatter	56	Gift	Hans Kone
Dorthe Nielsdatter	16	Ugift	Deres Børn
Ane Nielsdatter	8	Ugift	Deres Børn

Der er ikke fundet oplysninger om Niels Jensen senere end folketællingen i 1801. Der er således ikke oplysninger om hans død.

32. Niels Jensen var søn af:

64. Jens Pedersen. Han blev født **ca. 1700.**

Jens Pedersen blev gift med **Kirsten Hansdatter** den **12. oktober 1741** i Syv kirke i Roskilde amt (trolovet den 7. marts 1741).

Børn af Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter:

- 32. i **Niels Jensen**, født ca. 1747.

Ved Oeders efterretninger i **1771** oplyses Jens Pedersen at være 69 år og husmand i Syv sogn, Roskilde amt. Han er gift i sit første ægteskab, mens konen, der er 73 år, er gift i sit andet ægteskab.

Jens Pedersen døde i **juni 1786** i Viby i Syv sogn, Roskilde amt og blev begravet den 18. juni 1786 på Syv kirkegård. Han anføres da at være 86 år gammel.

65. Kirsten Hansdatter. Hun blev født **ca. 1699.**

Hun blev gift første gang med **Hans.**

Børn af Kirsten Hansdatter og Hans:

- i **Hans Hansen.**

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Hun blev gift anden gang med **Jens Pedersen** den **12. oktober 1741** i Syv kirke i Roskilde amt (trolovet den 7. marts 1741), se ovenfor vedrørende ane nr. 64 Jens Pedersen og deres fælles barn mv.

Jens Pedersen, Kirstens anden mand, døde i juni 1786 (se ovenfor).

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Kirsten Hansdatter derfor enke. Hun bor hos sin søn Niels og hans familie. Sønnen er husmand i Viby i Syv sogn, Roskilde amt. Han er anført som unge Niels Jensen - der er ved samme folketælling også en gammel Niels Jensen i Viby. Kirsten Hansdatters efternavn er ved tællingen fejlagtigt angivet til Jensdatter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
U. Niels Jensen	40	Gift	Mand, Huusmand
Birthe Sørensdatter	43	Gift	Hans kone
Dorthe Nielsdatter	2		Deres barn
Kirsten Jensdatter	87	Enke	Mandens moder

Kirsten Hansdatter døde i **januar 1790** i Viby i Syv sogn, Roskilde amt og blev begravet den 24. januar 1790 på Syv kirkegård.

- 33. Birthe Sørensdatter.** Hun blev født i **1740** i Viby i Syv sogn, Roskilde amt. Hun blev hjemmedøbt den 25. oktober 1740 og fremstillet i Syv kirke den 30. oktober 1740.

Birthe Sørensdatter blev gift første gang med **Hans Thomasen**. Vielsesdagen er ikke kendt, men de blev trolovet den **4. juni 1770** i Viby i Syv sogn. Birthe var da 29 år gammel.

Hans Thomasen var født ca. 1749. Han var altså ca. 21 år gammel ved trolovelsen.

Barn af Birthe Sørensdatter og Hans Thomasen:

- i **Maren Hansdatter**, døbt den 28. oktober 1770.

Hans Thomasen døde i **februar 1773** i Viby i Syv sogn, Roskilde amt og blev begravet den 14. februar 1773 på Syv kirkegård.

Da Birthes far Søren Nielsen Hammer (ane nr. 66, se nedenfor) døde i 1774, står der i skifteprotokollen fra **juli 1774** anført, at Birthe tjener på Vibygård. Hun har formentlig været tjenestepige der, efter hendes første mand er død og frem til hun gifter sig anden gang.

Birthe Sørensdatter gifter sig anden gang med **Niels Jensen**. Vielsesdagen er ikke kendt, men de blev trolovet den **15. januar 1775** i Syv sogn, Roskilde amt. Birthe er da 34 år gammel, mens Niels var ca. 27 år gammel.

Børn af Birthe Sørensdatter og Niels Jensen:

16. ii **Jens Nielsen**, døbt den 8. oktober 1775, død den 8. april 1837.
 iii **Hans Nielsen**, døbt den 19. september 1779, begravet den 21. marts 1784.
 iv **Niels Nielsen**, døbt den 25. marts 1782, begravet den 31. august 1783.
 v **Dorthe Nielsdatter**, døbt den 13. november 1785.
 vi **Hans Nielsen**, døbt den 31. oktober 1790, begravet den 27. marts 1791.
 vii **Ane Nielsdatter**, døbt den 12. december 1793.

Da Birthe føder sine yngste børn, er hun 50 år henholdsvis 53 år gammel, hvilket er påfaldende, men anførelserne i kirkebogen er entydige.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Birthe Sørensdatter og Niels Jensen, der var husmand, bor sammen i Syv sogn i Roskilde amt ved folketællingerne i 1787 og 1801, se ovenfor under Niels Jensen, ane nr. 32. Men hverken Niels Jensen eller Birthe Sørensdatter er fundet døde i Syv sogn.

33. Birthe Sørensdatter var datter af:

66. Søren Nielsen Hammer. Han blev født **ca. 1712.**

Søren Nielsen Hammer var husmand i Søndre Indelukke ved Viby i Syv sogn, Roskilde amt.

Han blev gift første gang med **Dorthe Christophersdatter** den **27. december 1738** i Syv kirke, Roskilde amt (trolovet den 2. november 1738 i Viby i Syv sogn).

Dorthe Christophersdatter var født ca. 1706.

Børn af Søren Nielsen Hammer og Dorthe Christophersdatter:

- i **Mette Sørensdatter**, døbt den 26. juli 1739.
- ii **Lars Sørensen**, døbt den 5. marts 1741.
- iii **Kirsten Sørensdatter**, døbt den 1. januar 1744.

I kirkebogen for Syv sogn fremgår det, at præsten den **25. oktober 1740** hjemmedøbte 2 uægte børn (børn født uden for ægteskab). Det ene blev kaldt Nels, det andet Birthe. Den efterfølgende søndag, den 28. oktober 1740, blev dåben bekræftet i Syv kirke. Det er anført i kirkebogen, hvem der bar børnene og hvem der var faddere, og at moderen hed **Ane Christensdatter**. Det er desuden anført, at Ane tjente hos husmanden Søren Nielsen Hammer, og at han blev udlagt til børnenes far.

Børn af Søren Nielsen Hammer og Ane Christensdatter:

- 33. iv **Birthe Sørensdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 30. oktober 1740.
- v **Nels Sørensen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 30. oktober 1740, begravet den 30. juli 1741.

Dorthe Christophersdatter, Søren Nielsen Hammers første kone, døde i **april 1771** i Søndre Indelukke ved Syv sogn, Roskilde amt og blev begravet den 7. april 1771 på Syv kirkegård. Hun angives da at være 65 år gammel.

Ved Oeders efterretninger i **1771** oplyses, at Søren Nielsen Hammer er 60 år og at han netop er blevet enkemand efter sin første kone.

Søren Nielsen Hammer gifter sig anden gang med **Ane Pedersdatter**. Hun var født ca. 1723. De er ikke fundet gift i Syv sogn, hvor Søren boede.

De må have giftet sig umiddelbart efter Sørenns første kone er død i april 1771, men Ane Pedersdatter dør allerede i **januar 1772** i Søndre Indelukke ved Viby i Syv sogn, Roskilde amt og blev begravet den 12. januar 1772 på Syv kirkegård. Hun angives da at være 49 år gammel.

Søren Nielsen Hammer gifter sig for tredje gang med **Sidse Johansdatter**. Hun var født ca. 1742, dvs. hun var ca. 30 år og på alder med Sørenns børn (Søren er ca. 60 år på det tidspunkt). De er ikke fundet gift i Syv sogn, hvor Søren boede. Det er ukendt hvilket sogn Sidse kom fra.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Barn af Søren Nielsen Hammer og Sidse Johansdatter:
vi **Dorthe Sørensdatter**, døbt den 21. november 1773.

Søren Nielsen Hammer døde i **juli 1774** i Søndre Indelukke ved Viby i Syv sogn, Roskilde amt og blev begravet den 31. juli 1774 på Syv kirkegård.

Efter Søren's død gifter Sidse Johansdatter, Søren's tredje kone, sig igen den 24. august 1774 med husmand Peder Svendsen fra Viby i Syv sogn, Roskilde amt.

67. **Ane Christensdatter.**

Ane Christensdatter var i **1740** tjenestepige hos husmand Søren Nielsen Hammer (ane nr. 66) i Søndre Indelukke ved Viby i Syv sogn, Roskilde amt. Mens hun er der, bliver hun gravid og i oktober 1740 føder hun tvillinger, der bliver døbt Nels og Birthe. Søren Nielsen Hammer bliver udlagt som børnenes far, se ovenfor under ane nr. 66, Søren Nielsen Hammer.

Det er det eneste vi ved om Ane Christensdatter. Den ene af tvillingerne, Niels, dør inden han bliver et år gammel. Søren Nielsen Hammer og hans kone, Dorthe Christophersdatter, har formentlig adopteret det andet barn, Birthe (ane nr. 33). Ved Søren's død står Birthe i skifteprotokollen anført som datter af Søren.

34. **Christen Sørensen.** Han blev født i **1724** i Nørre Vallingerød i Tølløse sogn, Holbæk amt og døbt den 15. oktober 1724 i Tølløse kirke.

Han var smed i Baarup i Kirke Eskilstrup sogn, Holbæk amt.

Christen Sørensen blev trolovet med **Maren Pedersdatter** den **22. februar 1760** i Kirke Eskilstrup sogn, Holbæk amt. Hun var da enke, og de anføres begge at komme fra Baarup i Kirke Eskilstrup sogn. Desværre døde hun allerede i april samme år og blev begravet den **23. april 1760** på Kirke Eskilstrup kirkegård, Holbæk amt, inden de nåede at blive viet. Maren anføres på dødstidspunktet at have været 59 år gammel, dvs. hun var født ca. 1701.

Christen Sørensen blev senere gift med **Karen Hansdatter**. De er viet efter Maren Pedersdatters død i april 1760, og før første barn døbes i februar 1766, men vielsen er ikke fundet i Kirke Eskilstrup sogn (eller andre steder).

Børn af Christen Sørensen og Karen Hansdatter:

- i **Karen Christensdatter**, døbt den 23. februar 1766.
- ii **Anne Christensdatter**, døbt den 11. september 1768.
- iii **Sidse Christensdatter**, døbt den 15. maj 1772, begravet den 28. februar 1773.
- 17. iv **Sidse Christensdatter**, døbt den 26. december 1773, død den 1. april 1852.
- v **Maren Christensdatter**, døbt den 1. september 1776.
- vi **Marie Christensdatter**, døbt den 26. september 1779.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Christen Sørensen smed og "gårdbeboer" i Baarup i Kirke Eskilstrup sogn, Holbæk amt (han er formentlig både smed og gårdmand). Han bor sammen med sin kone og deres tre yngste børn:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Sørensen	64	Gift	Husbond Gårdbeboer og Smed
Karen Hansdatter	48	Gift	Madmoder
Sidsel Christensdatter	13	Ugift	Mandens barn af 2. Ægteskab
Maren Christensdatter	11	Ugift	Mandens barn af 2. Ægteskab
Marie Christensdatter	8	Ugift	Mandens barn af 2. Ægteskab

Ovenstående tekst må tolkes således, at det er deres fælles børn (hvilket bekræftes i skiftet ved Christens død), og at Christen er i sit andet ægteskab. Det antages, at Christens trolovelse med Maren Pedersdatter tælles som første ægteskab.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Christen Sørensen fortsat i Baarup i Kirke Eskilstrup sogn, Holbæk amt sammen med sin kone og et af barn (hans kone fejlagtigt anført med efternavnet Pedersdatter):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Sørensen	77	Gift	Husbonde Bonde og gårdbeboer
Karen Pedersdatter	59	Gift	Hans kone
Maren Christensdatter	22	Ugift	Barn

Christen Sørensen døde den **21. december 1802** i Baarup i Kirke Eskilstrup sogn, Holbæk amt og begravet den 25. december 1802 på Kirke Eskilstrup kirkegård. Det oplyses ved hans død, at han var 75 år gammel og smed i Baarup. Af skiftet ved hans død fremgår, at alle de ovennævnte børn har Christen og Karen som forældre.

34. Christen Sørensen var søn af:

68. Søren Christensen Smed. Han blev født i **1696** i Tølløse i Tølløse sogn, Holbæk amt og døbt den 6. januar 1697 i Tølløse kirke.

Han var smed i Nørre Vallingerød i Tølløse sogn.

Han blev gift første gang med **Karen Olufsdatter** den **11. juni 1724** i Tølløse kirke, Holbæk amt (trolovet den 12. marts 1724).

Hun var født ca. 1700 og var altså ca. 24 år gammel ved vielsen, mens Søren var 27 år gammel.

Børn af Søren Christensen Smed og Karen Olufsdatter:

- 34. i **Christen Sørensen**, døbt den 15. oktober 1724, død den 21. december 1802.
- ii **Kirsten Sørensdatter**, døbt den 7. april 1726.

Karen Olufsdatter, Søren Christensen Smeds første kone, døde i **september 1728** i Nørre Vallingerød i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 15. september 1728 på Tølløse kirkegård.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Søren Christensen Smed blev gift anden gang med **Sophie Madsdatter** den **6. marts 1729** i Tølløse kirke (trolovet den 28. november 1728).

Hun var født ca. 1694.

Barn af Søren Christensen Smed og Sophie Madsdatter:

- iii **Mads Sørensen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 13. januar 1732, begravet den 1. marts 1732.

Sophie Madsdatter, Søren Christensen Smeds anden kone, døde i **april 1732** i Nørre Vallingerød i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 16. april 1732 på Tølløse kirkegård.

Søren Christensen Smed blev gift tredje gang med **Anne Marie Pedersdatter** den **10. august 1732** i Tølløse kirke (trolovet den 2. juni 1732).

Børn af Søren Christensen Smed og Anne Marie Pedersdatter:

- iv **Peder Sørensen**, døbt den 25. maj 1733.
- v **Anne Beate Sørensdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 8. maj 1735, død før 1771.
- vi **Jacob Sørensen Smed**, døbt den 2. februar 1738.
- vii **Mette Cathrine Sørensdatter**, døbt den 30. marts 1741, begravet den 13. august 1741.
- viii **Mette Cathrine Sørensdatter**, døbt den 3. juni 1743.
- ix **Marie Sørensdatter**, født ca. 1746.

Søren Christensen Smed døde i **april 1770** i Nørre Vallingerød i Tølløse sogn, Holbæk amt. Han var da 73 år gammel. Han blev begravet den 2. maj 1770 på Tølløse kirkegård.

68. Søren Christensen Smed var søn af:

136. Christen Lauritzen. Han blev født i **1657** i Tølløse i Tølløse sogn, Holbæk amt og døbt den 20. december 1657 i Tølløse kirke.

Han blev gift med **Kirsten Ipsdatter** den **15. april 1683** i Tølløse kirke, Holbæk amt (trolovet den 4. februar 1683).

Børn af Christen Lauritzen og Kirsten Ipsdatter:

- i **Lauritz Christensen**, døbt den 10. januar 1686.
- ii **Karen Christensdatter**, døbt den 10. juli 1687, begravet den 9. oktober 1687.
- iii **Jeppe Christensen**, døbt den 21. april 1689, begravet den 16. september 1689.
- iv **Lauritz Christensen**, døbt den 18. maj 1690.
- v **Niels Christensen**, døbt den 10. april 1692, begravet den 19. juni 1761.
- vi **Jeppe Christensen**, døbt den 23. december 1694.
- 68. vii **Søren Christensen Smed**, døbt den 6. januar 1697, begravet den 2. maj 1770.
- viii **Christen Christensen**, døbt den 16. juli 1699.

Der er ikke fundet oplysninger om Christen Lauritzens beskæftigelse.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Christen Lauritzen døde den **26. december 1719** i Tølløse by i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 30. december 1719 på Tølløse kirkegård.

136. Christen Lauritzen var søn af:

272. Lauritz Christensen.

Børn af Lauritz Christensen:

- i **Anna Lauritzdatter**, døbt den 24. februar 1650.
- ii **Kirsten Lauritzdatter**, døbt den 2. februar 1652.
- iii **Christen Lauritzen**, døbt den 19. februar 1654, begravet den 20. juni 1655.
- iv **Mette Lauritzdatter**, døbt den 5. marts 1656, begravet den 9. marts 1657.
- 136. v **Christen Lauritzen**, døbt den 20. december 1657, død den 26. december 1719.
- vi **Jacob Lauritzen**, døbt den 2. oktober 1659, begravet den 22. juli 1666.
- vii **Søren Lauritzen**, døbt den 27. november 1664, begravet den 1. maj 1666.
- viii **Jacob Lauritzen**, døbt den 13. oktober 1667, begravet den 7. januar 1739.

137. Kirsten Ipsdatter. Hun blev født i **1655** i Vallingerød i Tølløse sogn, Holbæk amt og døbt den 8. april 1655 i Tølløse kirke

Hun døde i **maj 1723** i Tølløse by i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 14. maj 1723 på Tølløse kirkegård.

137. Kirsten Ipsdatter var datter af:

274. Jeppe Sørensen.

Barn af Jeppe Sørensen:

- 137. i **Kirsten Ipsdatter**, døbt den 8. april 1655, begravet den 14. maj 1723.

69. Karen Olufsdatter. Hun blev født **ca. 1700**

Hun døde i **september 1728** i Nørre Vallingerød i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 15. september 1728 på Tølløse kirkegård.

35. Karen Hansdatter. Hun blev født **ca. 1739.**

Karen Hansdatter døde **12. marts 1814** i Baarup i Kirke Eskilstrup sogn, Holbæk amt og blev begravet den 20. marts 1814 på Kirke Eskilstrup kirkegård.

35. Karen Hansdatter var datter af:

70. Hans.

Der er ikke fundet oplysninger om Hans. Se nedenfor under hans kone, ane nr. 71. Sidse Madsdatter

71. Sidse Madsdatter. Hun blev født **ca. 1697.**

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Sidse Madsdatter blev gift første gang med **Hans**. Der er ikke fundet oplysninger om hvor eller hvornår de er blevet gift.

Børn af Sidse Madsdatter og Hans:

- i **Peder Hansen.**
- ii **Michel Hansen.**
- iii **Mads Hansen.**
- 35. iv **Karen Hansdatter**, født ca. 1739, død den 12. marts 1814.
- v **Ellen Hansdatter.**
- vi **Ane Hansdatter.**

Sidse Madsdatter blev gift anden gang med **Morten Pedersen**. Der er ikke fundet oplysninger om hvor eller hvornår de er blevet gift.

Sidse Madsdatter døde i **oktober 1770** i Vanløse i Stenmagle sogn, Sorø amt. Hun anføres da at være 73 år gammel. Hun blev begravet den 23. oktober 1770 på Stenmagle kirkegård.

Ved Sidse Madsdatters død er der i skifteprotokollen anført, at hun var gift med Morten Pedersen, ligesom hendes børn er anført. Det vil sige, at hun først har været gift med børnenes far, der hed Hans, og at hun efter hans død er blevet gift med Morten Pedersen.

Skifteprotokollen ved Sidse Madsdatters død er den eneste kilde, der er fundet vedrørende Sidses børn og hendes ægtemænd (bortset fra datteren Karen Hansdatter, ane nr. 35, hvor vi har flere oplysninger). Sidse boede sammen med sin anden mand i Stenmagle sogn på dødstidspunktet. I Stenmagle sogn er der ikke bevaret kirkebøger før 1760. Sidse kan være gift i dette sogn, ligesom hun kan have boet i dette sogn også i første ægteskab og fået sine børn her, hvilket kan være forklaring på, at det ikke har været muligt at finde oplysninger om disse begivenheder.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

C.1.2 Lars Christiansens morfar og mormor og deres aner (Doris' tipoldeforældre)

Figur 7. Figuren viser relationen mellem Doris (ane nr. 1) og Lars Christiansen (ane nr. 4) og Lars' aner på moderens side (ane nr. 9, 18, 19 etc.).

Ane nr. 9 (Ane Magrete Pedersdatter, Lars Christiansens mor) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 18, 19, 36, 37, 38 og 39 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 72, 73, 76, 77, 78, 79, 156 og 157) – beskrives nedenfor i dette kapitel.



18. Peder Christensen. Han blev født i **1778** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt. Hjemmedøbt. Fremstillet i Soderup kirke den 3. maj 1778.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Peder Christensen 9 år gammel og bor sammen med sine forældre og søskende i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt. Faderen er gårdmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Nielsen	49	Gift	Husbond Gårdbeboer
Margrete Jørgensdatter	49	Gift	Madmoder
Niels Christensen	17	Ugift	Barn
Karen Christensdatter	14	Ugift	Barn
Peder Christensen	9	Ugift	Barn
Hans Christensen	7	Ugift	Barn

Peder Christensen blev konfirmeret den **27. april 1794** i Soderup kirke, Holbæk amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Peder Christensen 22 år. Han bor fortsat hos forældrene i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Nielsen	62	Gift	Husbonde Bonde og Gårdbeboer
Margrethe Jørgensdatter	62	Gift	Hans kone
Peder Christensen	22	Ugift	Barn, Tjener faderen
Hans Christensen	18	Ugift	Barn
Karen Christensdatter	26	Ugift	Barn
Karen Christensdatter	6	Ugift	Antaget barn

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Peder Christensen blev gift første gang med **Magrete Pedersdatter** den **10. oktober 1810** i Soderup kirke i Holbæk amt (trolovet den 16. marts 1810).

Peder var da 32 år gammel, mens Magrete var 31 år gammel.

Peders første kone, Magrete, døde den **15. september 1812** i Soderup by i Soderup sogn, Holbæk amt og blev begravet den 19. september 1812 på Soderup kirkegård.

Der er ikke fundet børn af Peder og Magrete.

Peder Christensen blev gift anden gang med **Anne Nielsdatter**. Vielsesdagen kendes ikke, men de blev trolovet den **27. oktober 1812** i Kvanløse sogn, Holbæk amt. Peder var da 34 år gammel, mens Anne var 32 år gammel. Anne var enke og havde en datter fra første ægteskab

Børn af Peder Christensen og Anne Nielsdatter:

- i **Karen Pedersdatter**, født den 12. august 1814.
- 9 ii **Ane Magrete Pedersdatter**, født den 25. november 1816, død den 7. januar 1892.
- iii **Ane Marie Pedersdatter**, født den 19. januar 1823, død den 14. februar 1846.

Peder Christensen var gårdmand i Soderup by i Soderup sogn, Holbæk amt.

Han døde den **24. maj 1823** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt og blev begravet den 29. maj 1823 på Soderup kirkegård. Han var da 45 år gammel.

- 19. Anne Nielsdatter.** Hun blev født i **1780** i Brorfelde i Kvanløse sogn, Holbæk amt og døbt den 23. juli 1780 i Kvanløse kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Anne Nielsdatter knap 7 år og bor sammen med sine forældre i Brorfelde i Kvanløse sogn, Holbæk amt. Faderen er gårdmand. Ved tællingen kaldes moderen fejlagtigt for Cathrine (hun hedder Margrethe):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christensen	33	Gift	Hosbonde, Bonde, Gaardbeboere
Cathrine Larsdatter	32	Gift	Madmoder
Anne Nielsdatter	7	Ugift	alle 3 ægte fødte
Lars Nielsen	5	Ugift	alle 3 ægte fødte
Karen Nielsdatter	2	Ugift	alle 3 ægte fødte
Johanne Larsdatter	19	Ugift	Tienestefolk
Peder Abrahamsen	11	Ugift	Tienestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Anne Nielsdatter 20 år. Hun bor fortsat hos forældrene i Brorfelde i Kvanløse sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Chrestensen	48	Gift	Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Margrethe Larsdatter	46	Gift	Hans Kone
Lars Nielsen	15	Ugift	Deres Børn
Chresten Nielsen	12	Ugift	Deres Børn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Peder Nielsen	2	Ugift	Deres Børn
Anne Nielsdatter	20	Ugift	Deres Børn
Berthe Nielsdatter	9	Ugift	Deres Børn
Maren Nielsdatter	6	Ugift	Deres Børn

Anne Nielsdatter blev gift første gang med **Rasmus Nielsen** den **8. november 1801** i Kvanløse kirke, Holbæk amt (trolovet den 8. juni 1801).

Rasmus var født ca. 1734. Der er lidt forskellige angivelser af hans alder, men samlet peger angivelserne ved folketællingerne i 1787 og 1801 samt ved hans død på, at han er født i begyndelsen af 1730'erne. Han er formentlig født i Kvanløse sogn, og her er kirkebøgerne først bevaret fra 1743. Samlet peger det på, at han var ca. 65 år da de blev gift, mens Anne var 21 år.

Rasmus Nielsen var skovfoged i Brorfelde i Kvanløse sogn, Holbæk amt.

Barn af Anne Nielsdatter og Rasmus Nielsen:

- i **Kirsten Rasmusdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 18. august 1803.

Rasmus Nielsen døde i **1812** i Brorfelde i Kvanløse sogn og blev begravet den 8. juni 1812 på Kvanløse kirkegård.

Anne Nielsdatter blev gift anden gang med **Peder Christensen**. Vielsesdagen kendes ikke, men de blev trolovet den **27. oktober 1812** i Kvanløse sogn, Holbæk amt.

Peder Christensen var født i 1778 i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt, dvs. han var 45 år ved vielsen, mens Anne var 32 år.

Børn af Anne Nielsdatter og Peder Christensen:

- ii **Karen Pedersdatter**, født den 12. august 1814.
 9. iii **Ane Magrete Pedersdatter**, født den 25. november 1816, død den 7. januar 1892.
 iv **Ane Marie Pedersdatter**, født den 19. januar 1823, død den 14. februar 1846.

Peder Christensen (ane nr. 18), Anne Nielsdatters anden mand, døde den **24. maj 1823** i Soderup i Holbæk amt og blev begravet den 29. maj 1823 på Soderup kirkegård.

Anne Nielsdatter blev gift for tredje gang med **Anders Hansen** den **24. oktober 1823** i Soderup kirke, Holbæk amt.

Han var født den 2. januar 1799 i Svalmstrup i Valsøllille sogn, Sorø amt (dvs. han er 24 år, da han bliver gift med Anne, mens hun er 43 år).

Ved folketællingen den **18. februar 1834** bor Anne Nielsdatter sammen med sin tredje mand, Anders Hansen, og sine børn fra andet ægteskab. De bor på en gård i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Hansen	36	Gift	Gaardmand
Ane Nielsd:	54	Gift	hans Kone
Margrethe Pedersd:	18	Ugift	deres Døttre
Ane Marie Pedersd:	12	Ugift	deres Døttre
Bodild Nielsd:	21	Ugift	Tjenestefolk

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Niels Nielsen	23	Ugift	Tjenestefolk
Hans Hansen	19	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1840** bor Anne Nielsdatter fortsat sammen med sin ene datter fra andet ægteskab og sin tredje mand, Anders Hansen, på en gård i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Hansen	41	Gift	Gmd: (Gaardmand) lever af sit Avlsbrug
Ane Nielsd	60	Gift	hans Kone
Ane Marie Pedersd	18	Ugift	hans Datter
Marie Dønnesd.	22	Ugift	Tjenestefolk
Hans Peter Jensen	20	Ugift	Tjenestefolk
Niels Hansen	17	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Anne Nielsdatter fortsat sammen med sin ene datter fra andet ægteskab og sin tredje mand, Anders Hansen, på en gård i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Hansen	47	Gift	Gaardmand
Ane Nielsdatter	65	Gift	Hans kone
Ane Marie Pedersdatter	23	Ugift	Deres datter Her i Sognet
Lars Frederiksen	23	Ugift	Tjenestekarl
Andreas Neundam	16	Ugift	Tjenestedreng
Karen Andersdatter	20	Ugift	Tjenestepige

Anne Nielsdatter døde den **12. januar 1850** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt og blev begravet den 18. januar 1850 på Soderup kirkegård.

Anders Hansen, Anne Nielsdatters tredje mand, døde den **3. marts 1870** i Soderup og blev begravet den 10. marts 1870 på Soderup kirkegård.

C.1.2.1 Lars Christiansens oldeforældre på moderens side (Doris tip-tip-oldeforældre)

36. Christen Nielsen. Han blev født i **1741** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt og døbt den 18. juni 1741 i Soderup kirke.

Han blev konfirmeret den **22. april 1759** i Soderup kirke.

Christen Nielsen var gårdmand i Soderup by i Soderup sogn, Holbæk amt.

Han blev gift med **Margrete Jørgensdatter** den **5. november 1769** i Soderup kirke i Holbæk amt (trolovet den 15. marts 1769).

Børn af Christen Nielsen og Margrete Jørgensdatter:

- i **Niels Christensen**, født ca. 1770.
- ii **Peder Christensen**, døbt den 11. marts 1772, begravet den 25. oktober 1772.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

- iii **Karen Christensdatter**, døbt den 3. oktober 1773.
- iv **Anne Christensdatter**, døbt den 17. marts 1776, begravet den 2. april 1776.
- v **Kirsten Christensdatter**, født i marts 1777, begravet den 6. april 1777.
- 18. vi **Peder Christensen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 3. maj 1778, død den 24. maj 1823.
- vii **Hans Christensen**, døbt den 6. maj 1781.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Christen Nielsen på en gård i Soderup by i Soderup sogn, Holbæk amt sammen med sin kone og børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Nielsen	49	Gift	Husbond, Gårdbeboer
Margrete Jørgensdatter	49	Gift	Madmoder
Niels Christensen	17	Ugift	Barn
Karen Christensdatter	14	Ugift	Barn
Peder Christensen	9	Ugift	Barn
Hans Christensen	7	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Christen Nielsen fortsat sammen med sin kone og børn på en gård i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Nielsen	62	Gift	Husbond Bonde og Gårdbeboer
Margrethe Jørgensdatter	62	Gift	Hans kone
Peder Christensen	22	Ugift	Barn, Tjener faderen
Hans Christensen	18	Ugift	Barn
Karen Christensdatter	26	Ugift	Barn
Karen Christensdatter	6	Ugift	Antaget barn

Christen Nielsen døde den **22. oktober 1818** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt og blev begravet den 25. oktober 1818 på Soderup kirkegård. Han var da 77 år og blev anført som aftægtsgårdmand.

36. Christen Nielsen var søn af:

72. Niels Christensen. Han blev født ca. 1707.

Han var gårdmand i Soderup by i Soderup sogn, Holbæk amt.

Han blev gift med **Karen Rasmusdatter** den **20. november 1740** i Soderup kirke (trolovet den 10. juli 1740).

Børn af Niels Christensen og Karen Rasmusdatter:

- 36. i **Christen Nielsen**, døbt den 18. juni 1741, død den 22. oktober 1818.
- ii **Sidse Nielsdatter**, døbt den 19. april 1744, begravet den 26. december 1751.
- iii **Johanne Nielsdatter**, døbt den 13. november 1746, begravet den 10. marts 1751.
- iv **Anne Nielsdatter**, døbt den 4. maj 1749.
- v **Udøbt barn**, født i februar 1752, begravet den 27. februar 1752.
- vi **Peder Nielsen**, døbt den 25. marts 1753.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

- vii **Karen Nielsdatter**, døbt den 30. november 1755, begravet den 12. september 1756.
- viii **Karen Nielsdatter**, døbt den 15. juli 1759.

Niels Christensen døde i **juli 1769** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt og blev begravet den 16. juli 1769 på Soderup kirkegård. Han angives da at være 62 år gammel (dvs. født ca. 1707).

73. Karen Rasmusdatter. Hun blev født **ca. 1709**.

Hun blev gift med **Niels Christensen** den **20. november 1740** i Soderup kirke, Holbæk amt (trolovet den 10. juli 1740), se ovenfor vedrørende Niels Christensen og deres fælles børn mv.

Karen Rasmusdatter døde i **marts 1766** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt og blev begravet den 12. marts 1766 på Soderup kirkegård. Hun angives da at være 57 år gammel (dvs. født ca. 1709).

I skifteprotokollen ved Karen Rasmusdatters død er der oplysninger om fire af hendes og Niels Christensens børn (de øvrige var døde): Christen Nielsen på 25 år, Anne Nielsdatter på 17 år, Peder Nielsen på 12 år, og Karen Nielsdatter på 7 år. Alle fire børn bor på det tidspunkt hjemme.

37. Margrete Jørgensdatter. Hun blev født i **1741** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt og døbt den 14. maj 1741 i Soderup kirke.

Hun blev konfirmeret den **22. april 1759** i Soderup kirke.

Hun blev gift med **Christen Nielsen** den **5. november 1769** i Soderup kirke i Holbæk amt, se ovenfor ane nr. 36. Christen Nielsen vedrørende deres fælles børn mv.

Margrete Jørgensdatter døde den **24. februar 1810** i Soderup i Soderup sogn, Holbæk amt og blev begravet den 2. marts på Soderup kirkegård. Hun angives da at være 70 år gammel.

37. Margrete Jørgensdatter var datter af:

72. Jørgen Nielsen. Han blev født **ca. 1691**.

Han var gårdmand i Soderup by i Soderup sogn, Holbæk amt.

Jørgen Nielsen døde i 1769 i Soderup i Soderup sogn og blev begravet den **21. april 1769** på Soderup kirkegård. Han anføres da at være 78 år gammel (dvs. født ca. 1691).

38. Niels Christensen. Han blev født i **1753** i Mogenstrup i Sønder Jernløse sogn, Holbæk amt og døbt den 14. november 1753 i Sønder Jernløse kirke.

Han var gårdmand i Brorfelde i Kvanløse sogn, Holbæk amt.

Han blev gift med **Margrethe Laursdatter** den **5. december 1779** i Tølløse kirke, Holbæk amt (trolovet den 29. august 1779).

Børn af Niels Christensen og Margrethe Laursdatter:

- 19. i **Anne Nielsdatter**, døbt den 23. juli 1780, død den 12. januar 1850.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

- ii **Lars Nielsen**, døbt den 21. juli 1782.
- iii **Karen Nielsdatter**, døbt den 10. juli 1785, begravet den 15. juni 1788.
- iv **Christen Nielsen**, døbt den 17. august 1788.
- v **Peder Nielsen**, døbt den 13. juni 1791, begravet den 3. juli 1791.
- vi **Birthe Nielsdatter**, døbt den 2. september 1792.
- vii **Maren Nielsdatter**, døbt den 22. marts 1795.
- viii **Peder Nielsen**, født den 17. august 1799.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Niels Christensen gårdmand i Brorfelde i Kvanløse sogn, Holbæk amt. Han bor sammen med sin kone og børn. Ved tællingen kaldes hans kone fejlagtigt for Cathrine (hun hedder Margrethe):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christensen	33	Gift	Hosbonde, Bonde, Gaardbeboere
Cathrine Larsdatter	32	Gift	Madmoder
Anne Nielsdatter	7	Ugift	alle 3 ægte fødte
Lars Nielsen	5	Ugift	alle 3 ægte fødte
Karen Nielsdatter	2	Ugift	alle 3 ægte fødte
Johanne Larsdatter	19	Ugift	Tienestefolk
Peder Abrahamsen	11	Ugift	Tienestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Niels Christensen fortsat sammen med sin kone og børn på en gård i Brorfelde by i Kvanløse sogn, Holbæk amt sammen med sin kone og børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Chrestensen	48	Gift	Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
Margrethe Larsdatter	46	Gift	Hans Kone
Lars Nielsen	15	Ugift	Deres Børn
Chresten Nielsen	12	Ugift	Deres Børn
Peder Nielsen	2	Ugift	Deres Børn
Anne Nielsdatter	20	Ugift	Deres Børn
Berthe Nielsdatter	9	Ugift	Deres Børn
Maren Nielsdatter	6	Ugift	Deres Børn

Niels Christensen døde den **24. juli 1817** i Brorfelde i Kvanløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 27. juli 1817 på Kvanløse kirkegård. Han var da 63 år.

I skifteprotokollen udarbejdet ved Niels' død er nævnt hans 5 (tilbageværende) børn:

Lars Nielsen, 35 år, er gårdmand i Lille Knabstrup.

Christen Nielsen, 29 år, bor hjemme.

Anne Nielsdatter, gift med Peder Christensen, er gårdmand i Soderup (Doris' aner nr. 18 og 19).

Birthe Nielsdatter, 26 år, ugift, bor hjemme.

Maren Nielsdatter, 22 år, ugift, tjener hos Peder Christensen, der er gårdmand i Soderup (han er gift med Marens søster Anne).

38. Niels Christensen var søn af:

76. Christen Nielsen. Han blev født **ca. 1707.**

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Han var gårdmand i Mogenstrup i Sønder Jernløse sogn, Holbæk amt.

Han blev gift første gang med **Cidse Christensdatter**. Hun var født ca. 1681.

Cidse Christensdatter døde i **februar 1751** i Mogenstrup i Sønder Jernløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 14. februar 1751 på Sønder Jernløse kirkegård. Hun angives da at være 70 år gammel.

Christen Nielsen blev gift anden gang med **Birthe Olufsdatter** den **24. oktober 1751** i Sønder Jernløse kirke (trolovet den 28. marts 1751).

Birthe var født ca. 1719 (var altså ca. 38 år yngre end Christens første kone).

Børn af Christen Nielsen og Birthe Olufsdatter:

- i **Karen Christensdatter**, døbt den 28. april 1752
- 38. ii **Niels Christensen**, døbt den 14. november 1753, død den 24. juli 1817.
- iii **Oluf Christensen**, døbt den 4. maj 1758.
- iv **Peder Christensen**, døbt den 20. maj 1762.

Christen Nielsen døde i **juni 1785** i Mogenstrup i Sønder Jernløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 27. juni 1785 på Sønder Jernløse kirkegård.

77. Birthe Olufsdatter. Hun blev født **ca. 1719**.

Birthe blev gift med **Christen Nielsen** den **24. oktober 1751**, se ovenfor ane nr. 76 Christen Nielsen vedrørende deres fælles børn mv. Christen Nielsen døde i **1785**.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Birthe enke og bor hos sønnen Oluf, der er gårdmand i Mogenstrup by i Sønder Jernløse sogn, Holbæk amt. Sønnen Oluf kaldes Ole, ligesom Birthe anføres med efternavnet Olesdatter. Det var almindeligt ikke at skelne mellem Ole og Oluf:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Christensen	30	Gift	Huusbonde Bonde og Gaardbeoer
Else Jacobsdatter	29	Gift	Madmoder
Sidsel Olesdatter	3	Ugift	Deres Barn
Jens Larsen	32	Ugift	Tienestefolk Landsoldat
Anne Pedersdatter	12	Ugift	Tienestefolk
Birte Olsdatter	68	Enke	Huusbondens Moder Har Ophold af Sønnen

Birthe Olufsdatter døde i **1791** i Mogenstrup i Sønder Jernløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 8. maj 1791 på Sønder Jernløse kirkegård. Hun angives da at være 72 år gammel.

39. Margrethe Laursdatter. Hun blev født i **1755** i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt og døbt den 4. maj 1755 i Tølløse kirke.

Hun blev gift med **Niels Christensen** den **5. december 1779** i Tølløse kirke, Holbæk amt (trolovet den 29. august 1779), se ovenfor, ane nr. 38. Niels Christensen vedrørende deres fælles børn mv.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Margrethe Laursdatter døde den **1. januar 1833** i Brorfelde i Kvanløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 8. januar 1833 på Kvanløse kirkegård.

39. Margrethe Laursdatter var datter af:

78. Laurs Sørensen. Han blev født i **1723** i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt og døbt den 14. november 1723 i Tølløse kirke.

Han var gårdmand i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt.

Laurs Sørensen blev gift med **Anne Ipsdatter** den **16. juli 1747** i Tølløse kirke, Holbæk amt (trolovet den 9. april 1747).

Navnet Laurs er ofte anført som Lars, og omvendt. De to navne synes således at blive anvendt sideordnet. Laurs Sørensens navn er i kirkebogen stavet med u ved hans dåb, men ses andre gange stavet uden u.

Børn af Laurs Sørensen og Anne Ipsdatter:

- i **Anne Larsdatter**, døbt den 29. september 1748, begravet den 6. september 1750.
- ii **Anne Larsdatter**, døbt den 15. november 1750, begravet den 26. maj 1751.
- iii **Karen Larsdatter**, døbt den 4. juni 1752, begravet den 19. maj 1754.
- 39. iv **Margrethe Larsdatter**, døbt den 4. maj 1755, død den 1. januar 1833.
- v **Niels Larsen**, døbt den 17. september 1758, begravet den 15. oktober 1758.
- vi **Anne Larsdatter**, døbt den 18. november 1759.
- vii **Niels Larsen**, døbt den 18. september 1763.
- viii **Karen Larsdatter**, døbt den 27. april 1766.

Laurs' kone, Anne Ipsdatter, døde i **februar 1770** i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 4. marts 1770 på Tølløse kirkegård.

Laurs blev derefter den 1. april 1770 trolovet med **Mette Jonasdatter**. Hun var født i 1748 i Kvarmløse i Tølløse sogn, Holbæk amt (døbt den 24. november 1748 i Tølløse kirke), dvs. hun var 22 år gammel da hun blev trolovet med Laurs (Laurs var ca. 47 år).

Laurs og Mette nåede imidlertid ikke at blive gift, idet Laurs døde i **april 1770** i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 27. april 1770 på Tølløse kirkegård.

Mette Jonasdatter blev i stedet den 10. juni samme år trolovet med **Thomas Pedersen**, og de blev gift den 18. november samme år. Thomas Pedersen var - som Laurs - gårdmand i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt.

Af skifteprotokollen ved Laurs Sørensens død i 1770 fremgår, at 4 af hans børn lever på det tidspunkt lever:

- Margrethe Larsdatter, 13 år.
- Niels Larsen, 6 år.
- Ane Larsdatter, 10 år.
- Karen Larsdatter, 4 år.

78. Laurs Sørensen var søn af:

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

156. Søren Nielsen. Han blev født **ca. 1693.**

Han var gårdmand i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt.

Han blev gift første gang med **Anne Laursdatter.**

Børn af Søren Nielsen og Anne Laursdatter:

- i **Karen Sørensdatter**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 14. september 1721, begravet den 11. august 1726.
- 78. ii **Laurs Sørensen**, døbt den 14. november 1723, begravet den 27. april 1770.
- iii **Niels Sørensen**, døbt den 16. december 1725.
- iv **Karen Sørensdatter**, døbt den 10. oktober 1728.
- v **Gabriel Sørensen**, døbt den 12. marts 1730, begravet den 25. maj 1733.
- vi **Christen Sørensen**, døbt den 31. august 1732.
- vii **Anne Sørensdatter**, døbt den 9. januar 1735, begravet den 6. januar 1753.
- viii **Bodel Sørensdatter**, døbt den 7. oktober 1736.
- ix **Sidsel Kirstine Sørensdatter**, døbt den 2. august 1739.

Anne Laursdatter, Søren Nielsens første kone, døde i **juli 1741** i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 27. juli 1741 på Tølløse kirkegård.

Søren Nielsen blev gift anden gang med **Ane Marie Laursdatter** i **november 1741** i Tølløse kirke, Holbæk amt (præsten har tilsyneladende glemt hvad dag det var og har i kirkebogen blot skrevet "Udi November").

Børn af Søren Nielsen og Ane Marie Laursdatter:

- x **Peder Sørensen**, døbt den 27. januar 1743, begravet den 6. marts 1743.
- xi **Anne Margrete Sørensdatter**, døbt den 5. april 1744, begravet den 19. april 1744.
- xii **Peder Sørensen**, født ca. 1746.
- xiii **Niels Sørensen**, døbt den 22. juni 1749, begravet den 18. februar 1750.
- xiv **Marie Sørensdatter**, døbt den 12. oktober 1755, begravet den 19. oktober 1755.

I kirkebogen for Tølløse sogn er fundet de 4 af de ovennævnte børn af Søren Nielsen og Ane Marie Laursdatter, der alle dør inden for det første leveår. I skifteprotokollen ved Sørenns død i 1765 er imidlertid anført, at Søren og Ane Marie har en søn Peder på 20 år, dvs. født ca. 1746. Han er medtaget på ovenstående liste men er ikke fundet født i kirkebogen for Tølløse sogn.

Søren Nielsen døde i **juni 1765** i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 26. juni 1765 på Tølløse kirkegård. Han anføres da at være 72 år gammel.

Af skifteprotokollen ved hans død fremgår, at han har ovennævnte søn Peder på 20 år med Ane Marie, og at Peder bor hjemme.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Derudover er i skiftet anført 3 børn fra Sørenns første ægteskab med Anne Laursdatter (de øvrige børn må antages at være døde):

Lars Sørensen, der er gårdmand i Marup (i Tølløse sogn),
 Christen Sørensen, der er gårdmand i Lunderød (i Tølløse sogn),
 Bodil Sørensdatter, der er gift med Hans Jørgensen, som er gårdmand i
 Arnakke under Eriksholms gods i Agerup sogn (nabosogn til Tølløse sogn).

157. Anne Laursdatter.

Der er ikke fundet oplysninger om hendes fødsel.

Anne Laursdatter døde i **juli 1741** i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 27. juli 1741 på Tølløse kirkegård.

79. Anne Ipsdatter.

Hun blev gift første gang med **Niels Christensen**.

Barn af Anne Ipsdatter og Niels Christensen:
 i **Anders Nielsen**, døbt den 22. september 1743.

Niels Christensen var gårdmand i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt. Han døde i **april 1747** og blev begravet den 21. april 1747 på Tølløse kirkegård.

Anne Ipsdatter blev gift anden gang med **Lars Sørensen** den **16. juli 1747** i Tølløse kirke (trolovet den 30. april 1747, dvs. godt en uge efter Annes første mand bliver begravet).

Lars Sørensen var ligeledes gårdmand i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt, se ovenfor ane nr.78 Lars Sørensen vedrørende deres fælles børn mv.

Anne Ipsdatter døde i **februar 1770** i Marup i Tølløse sogn, Holbæk amt og blev begravet den 4. marts 1770 på Tølløse kirkegård.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

D Doris' farmor: Birthe Marie Larsen - og hendes aner

Doris' farmor Birthe Marie Larsen og hendes forfædre kommer fra et relativt lille område i Tuse herred i det tidligere Holbæk amt i Vestsjælland.

De fleste af Birthe Maries aner kommer fra Gislinge sogn. Desværre brændte præstegården i Gislinge i 1670 og igen i 1836. Der er derfor ikke bevaret kirkebøger fra Gislinge sogn tidligere end 1813, hvilket har vanskeliggjort at spore Birthe Maries aner.

På faderens side var de fleste af Birthe Maries aner gårdmænd i Gislinge sogn. Enkelte var husmænd i Gislinge, Tuse og Kundby sogne.

På moderens side var Birthe Maries aner gårdmænd i henholdsvis Gislinge, Hørby og Udby sogn.

På figur 8 er vist de sogne, som Doris' farmor Birthe Marie Larsen og hendes forfædre stammer fra.



Figur 8. De gule markeringer angiver de sogne, som Doris' kendte aner kommer fra på farmoderens side (Birthe Marie Larsen, Doris' ane nr. 5): Gislinge, Tuse, Kundby, Hørby og Udby sogne i det tidligere Holbæk amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

5. **Birthe Marie Larsen.** Hun blev født den **19. juli 1858** i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt og døbt den 12. september 1858 i Gislinge kirke.

Hun blev kaldt Marie.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Marie 1 år gammel (angives ved tællingen at være 2 år) og bor hos sine forældre på deres gård i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Bjerggaarden, Østre Vej 16, 4532 Gislinge, matr.nr. 21A).

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Larsen	44	Gift	Gaardmand, Huusfader
Ane Jeppesen	36	Gift	Hans Kone
Birthe Marie Larsen	2	Ugift	Deres Børn
Lars Peder Larsen	1	Ugift	Deres Børn
Maren Rasmussen	73	Enke	Huusf: Moder hun af ham Forsørges
Niels Larsen	37	Ugift	Tjenestefolk
Else Larsen	49	Ugift	Tjenestefolk
Niels Peder Nielsen	15	Ugift	Tjenestefolk
Kirstine Larsen	15	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Marie 11 år og bor fortsat hos sine forældre på deres gård i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Larsen	53	Gift	Huusfader, Jordbruger
Ane Jeppesen	45	Gift	Huusmoder
Birthe Marie Larsen	11	Ugift	Datter
Lars Peter Larsen	10	Ugift	Søn
Anders Larsen	8	Ugift	Søn
Karen Larsen	6	Ugift	Datter
Maren Kirstine Larsen	5	Ugift	Datter
Udøbt Drengbarn	Under 1 Aar	Ugift	Søn
Niels Jeppesen	46	Ugift	Slægtning, Karl
Else Larsen	58	Ugift	Slægtning, Pige
Birthe Margrethe Jensen	17	Ugift	Tjenestetyende, Pige

Marie blev konfirmeret den **6. oktober 1872** i Gislinge kirke i Holbæk amt.

Maries skudsmålsbog er bevaret. I forbindelse med hendes konfirmation skriver pastor Lange i Hagedsted Præstegård (Gislinge sogn var såkaldt annex-sogn til Hagedsted sogn) den 7. oktober 1872 – som det var sædvane - i Birthes skudsmålsbog. Han skriver i bogen hvem hendes forældre er og hendes fødsels- og dåbsdag.

Pastor Lange har herudover skrevet: *"Efter at være udskrevet af Gislinge Skole med Hovedkaraktererne for Kundskab - Meget godt; for Opførsel - Meget godt, blev hun konfirmeret i Gislinge Kirke d. 6 October 1872."*

I skudsmålsbogen har sognefoged H. Andersen i Gislinge desuden skrevet, at Marie den **25. december 1878** har meldt afgang fra Gislinge til København. Den 30. december 1878 påtegner Københavns Politi Station 1, at Birthe melder sin tilkomst.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Ind til Marie i 1878 rejser til København, har hun formentlig arbejdet på forældrenes gård i Gislinge.

I København arbejder Marie som tjenestepige.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** arbejder Marie som tjenestepige hos gæstgiver Jørgen Andersen i Vestergade 18, Forhuset i København (gæstgiver svarer i dag til en krovært eller hotelejer):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Andersen	41	Gift	Gjæstgiver (f. i Venslev (Ferslev sogn))
Birthe Marie Andersen	41	Gift	Hustru (f. i Gislinge sogn, Holbæk a.)
Carl Jeppe Andersen	14	Ugift	Søn (f. i København)
Anders Jørgen Andersen	12	Ugift	Søn (f. i København)
Else Augusta Andersen	10	Ugift	Datter (f. i København)
Camilla Andersen	9	Ugift	Datter (f. i København)
Anna Marie Andersen	8	Ugift	Datter (f. i København)
Peter Wald Andersen	7	Ugift	Søn (f. i København)
Jensine Laurine Andersen	4	Ugift	Datter (f. i København)
Svend Christian Andersen	3	Ugift	Søn (f. i København)
Birthe Marie Larsen	21	Ugift	Tjenestepige (f. i Gislinge sogn)
Karen Petersen	23	Ugift	Tjenestepige (f. i Hemmers? sogn)
Karen Petersen	28	Ugift	Tjenestepige (f. i Blovstrød sogn)
Hansine Otilia Ørsted	22	Ugift	Tjenestepige (f. i Kerteminde sogn)
Johannes Hansen	24	Ugift	Tjenestekarl (f. i Gislinge sogn)
Hans Hansen	36	Ugift	Tjenestekarl (f. i Lund på Sjælland)
Lars Nielsen	42	Ugift	Tjenestekarl (f. i Knabstrup sogn)
Hans Larsen	28	Ugift	Tjenestekarl (f. i Højby sogn, Holbæk a.)

Det fremgår af folketællingen, at både gæstgiver Andersens kone og en tjenestekarl kommer fra Gislinge sogn, ligesom Marie. Gæstgiverens kone, Birthe Marie, var fadder ved Maries dåb og har været en nær bekendt af Maries forældre (Marie er opkaldt efter hende). Selv om Marie er flyttet fra landsbyen Gislinge ind til det indre København, er hun altså flyttet til relativt trygge rammer hos nære bekendte.

Der foreligger ikke oplysninger om, hvor længe Marie var tjenestepige hos gæstgiver Andersen i Vestergade i København, men i **juli 1880** meddeler hun flytning fra København til Ferslev sogn (i Horns herred, Frederiksborg amt). Det fremgår af Maries skudsmålsbog, hvor det er anført:

*"Københavns Politi Station 1 d: 6/7 1880
Afg. til Ferslev"*

og

*"Meldt tilgang i Ferslev Sogn n 352
Venslev d 15 Juli 1880
J Christensen Sognefoged"*

Gæstgiver Jørgen Andersen var søn af gårdmand Anders Jørgensen i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Marie er derfor formentlig blevet tjenestepige hos bekendte af gæstgiver Andersen i Ferslev sogn.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Mens Marie er i Ferslev sogn har hun mødt Lars Christiansen, der bor hos sine forældre på deres gård i Røgerup i Ferslev sogn.

Den **26. september 1882** bliver Birthe Marie Larsen gift med **Lars Christiansen** i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt.

Han var født den 27. april 1854 i Røgerup i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Se under kapitel C Doris' farfar: Lars Christiansen (ane nr. 4) vedrørende deres fælles børn mv.

Ved giftermålet er Marie i Blakke Mølle, der ligger mellem Ferslev og Venslev i Ferslev sogn, mens Lars Christiansen er hos forældrene på deres gård i Røgerup i Ferslev sogn.

Lars Christiansen og Birthe Marie Larsen havde Kulsviergaarden på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Birthe Marie Larsen døde den **17. august 1924** på Kulsviergaarden Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 23. august 1924 på Ferslev kirkegård.

Hendes mand, Lars Christiansen, døde den **25. maj 1929**, ligeledes på Kulsviergaarden. Efter hans død overtog den yngste søn, Laurits Emil, Kulsviergaarden.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre



Figur 9. Oversigt over Birthe Marie Larsens kendte aner (Doris' farmor).

På faderens side var Birthe Marie Larsens aner gårdmænd i Gislinge sogn i det tidligere Holbæk amt (anerne nr. 10, 20, 40, 42 og 80), husmand i Gislinge sogn (ane nr. 322), husmand i Tuse sogn (ane nr. 84) og husmand i Kundby sogn (ane nr. 86), alle i Holbæk amt.

På moderens side var Birthe Maries aner henholdsvis gårdmænd i Gislinge sogn (ane nr. 22 og 46), gårdmænd i Hørby sogn (anerne nr. 44 og 88) og gårdmand i Udby sogn (ane nr. 90), alle i det tidligere Holbæk amt.

De fleste af Birthe Maries aner stammer således fra Gislinge sogn. Desværre brændte præstegården i Gislinge i 1670 og igen i 1836. Der er derfor ikke bevaret kirkebøger fra Gislinge sogn tidligere end 1813, hvilket har vanskeliggjort at spore Birthe Maries aner.

Birthe Marie Larsens aner beskrives i det følgende.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

D.1 Birthe Marie Larsens forældre (Doris' oldeforældre)

10. Rasmus Larsen. Han blev født den **2. december 1816** i Gislinge sogn, Holbæk amt. Han blev hjemmedøbt den 3. december 1816 og fremstillet i Gislinge kirke den 19. januar 1817.

Han blev konfirmeret i **1831** i Gislinge kirke, Holbæk amt. Datoen er ikke angivet i kirkebogen, men det var formentlig den første søndag efter påske, dvs. den 10. april 1831.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Rasmus 17 år og bor hos sine forældre på deres gård, Bjerggaarden, i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Kristensen	52	Gift	Gaardmand
Maren Rasmusdatter	47	Gift	Hans Kone
Else Larsdatter	23	Ugift	Deres Børn
Anne Larsdatter	19	Ugift	Deres Børn
Maria Larsdatter	15	Ugift	Deres Børn
Kristen Larsen	13	Ugift	Deres Børn
Niels Larsen	10	Ugift	Deres Børn
Karen Larsdatter	6	Ugift	Deres Børn
Rasmus Larsen	17	Ugift	Deres Børn

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Rasmus 23 år og bor hos sin mor (faderen døde i 1838) på Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Rasmus	53	Enke	Gaardmands Enke
Rasmus Larsen	23	Ugift	Hendes barn
Kristen Larsen	19	Ugift	Hendes barn
Niels Larsen	17	Ugift	Hendes barn
Else Larsdatter	28	Ugift	Hendes barn
Marie Larsdatter	21	Ugift	Hendes barn
Karen Larsdatter	12	Ugift	Hendes barn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Rasmus 28 år og bor fortsat hos sin mor på Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Rasmusdatter	58	Enke	Gaardmandsenke, lever af sin jordlod
Rasmus Larsen	29	Ugift	Hendes børn, væver
Niels Larsen	22	Ugift	Hendes børn, væver
Else Larsdatter	33	Ugift	Hendes børn, væver
Maria Larsdatter	27	Ugift	Hendes børn, væver
Karen Larsdatter	17	Ugift	Hendes børn, væver

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Rasmus 33 år og bor fortsat hos sin mor på Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge). Han angives nu at være gårdbestyrer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Rasmussen	62	Enke	Gårdmandsenke
Rasmus Larsen	33	Ugift	Hendes søn, gårdbestyrer
Kirsten Larsen	29	Ugift	Hendes datter
Niels Larsen	26	Ugift	Hendes søn
Else Larsen	36	Ugift	Hendes datter
Ane Larsen	32	Ugift	Hendes datter
Marie Larsen	30	Ugift	Hendes datter
Karen Larsen	21	Ugift	Hendes datter
Lars Frederiksen	15	Ugift	Tjenestedreng

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Rasmus 38 år og bor fortsat hos sin mor på Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Rasmusdatter	68	Enke	Fæstegaardmandsenke
Else Larsdatter	39	Ugift	Hendes børn
Rasmus Larsen	37	Ugift	Hendes børn
Marie Larsdatter	34	Ugift	Hendes børn
Niels Larsen	32	Ugift	Hendes børn
Karen Larsdatter	27	Ugift	Hendes børn
Christen Andersen	17	Ugift	Gaardskar

Rasmus Larsen blev gift med **Anna Jeppesdatter** den **20. november 1857** i Gislinge kirke, Holbæk amt.

Børn af Rasmus Larsen og Anna Jeppesdatter:

5. i **Birthe Marie Larsen**, født den 19. juli 1858, død den 17. august 1924.
- ii **Lars Peter Larsen**, født den 8. januar 1860.
- iii **Anders Larsen**, født den 3. august 1861.
- iv **Karen Larsen**, født den 5. marts 1863.
- v **Maren Kirstine Larsen**, født den 17. oktober 1864.
- vi **Jens Christian Larsen**, født den 29. december 1869.

Rasmus overtager Bjerggaarden i Gislinge efter sin mor (Østre Vej 16, 4532 Gislinge, matr.nr. 21A).

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Rasmus 43 år og har overtaget gården i Gislinge efter sin mor (Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt) (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge). Moderen forsørges nu af ham:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Larsen	44	Gift	Gaardmand, Huusfader
Ane Jeppesen	36	Gift	Hans Kone
Birthe Marie Larsen	2	Ugift	Deres Børn
Lars Peder Larsen	1	Ugift	Deres Børn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Maren Rasmussen	73	Enke	Huuf: Moder hun af ham Forsørges
Niels Larsen	37	Ugift	Tjenestefolk
Else Larsen	49	Ugift	Tjenestefolk
Niels Peder Nielsen	15	Ugift	Tjenestefolk
Kirstine Larsen	15	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Rasmus Larsen 53 år og fortsat gårdmand på Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge). Hans mor forsørges ikke længere - hun døde i 1863. Rasmus' søster, Karen Larsen, arbejder på gården som tjenestepige, mens Rasmus' svoger, Niels Jeppesen, arbejder som karl på gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Larsen	53.	Gift	Huufader Jordbruger
Ane Jeppesen	45	Gift	Huusmoder
Birthe Marie Larsen	11	Ugift	Datter
Lars Peter Larsen	10	Ugift	Søn
Anders Larsen	8	Ugift	Søn
Karen Larsen	6	Ugift	Datter
Maren Kirstine Larsen	5	Ugift	Datter
Udøbt Drengbarn	Under 1 Aar	Ugift	Søn
Niels Jeppesen	46	Ugift	Slægtning, Karl
Else Larsen	58	Ugift	Slægtning, Pige
Birthe Margrethe Jensen	17	Ugift	Tjenestetyende Pige

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Rasmus Larsen 63 år og fortsat gårdmand på Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge). Rasmus' søster og svoger Else Larsen og Niels Jeppesen, arbejder fortsat på gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Larsen	63	Gift	Hufader, Gaardejer
Ane Jeppesen	55	Gift	Hans Hustru
Lars Peter Larsen	20	Ugift	Deres Børn
Anders Larsen	18	Ugift	Deres Børn
Karen Larsen	16	Ugift	Deres Børn
Maren Kirstine Larsen	15	Ugift	Deres Børn
Jens Christian Larsen	10	Ugift	Deres Børn
Niels Jeppesen	56	Ugift	Tjeneste Karl
Else Larsen	68	Ugift	Hufaderens Søster

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Rasmus Larsen 73 år og fortsat gårdmand på Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge). Rasmus' søster Else Larsen bor fortsat på gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Larsen	73	Gift	Hufader, Gaardejer
Ane Larsen	65	Gift	Husmoder
Lars Peter Larsen	30	Ugift	Barn
Jens Kristian Larsen	20	Ugift	Barn
Ane Augusta Andreasen	25	Ugift	Tyende, Tjenestepige

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Johanne Sørensen	15	Ugift	Tyende, Tjenestepige
Else Larsen	78	Ugift	

Rasmus Larsen døde den **8. september 1890** i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 13. september 1890 på Gislinge kirkegård. Han var da 73 år gammel.

- 11. Anna Jeppesdatter.** Hun blev født den **24. december 1824** i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt. Hun blev hjemmedøbt den 25. december 1824 og fremstillet den 6. februar 1825 i Gislinge kirke.

Ved Annas dåb er hendes navn i kirkebogen stavet Anna, men senere skrives hendes navn ved folketællingerne Anne eller Ane, og da hun bliver gift og ved hendes begravelse er hendes navn i kirkebogen stavet Ane, hvilket hun sandsynligvis er blevet kaldt.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Anna 9 år. Hun bor sammen med sin far, stedmor og søskende på deres gård, Elmegaard, i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 22A, Sandbyvej, 4532 Gislinge) (Annas mor, Birthe Andersdatter, døde i 1831):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Jensen	43	Gift	Gaardmand
Kiersten Jensdatter	23	Gift	Hans Kone
Niels Jeppesen	11	Ugift	Deres Børn
Anne Jeppesdatter	10	Ugift	Deres Børn
Karen Jeppesdatter	7	Ugift	Deres Børn
Maren Larsdatter	20	Ugift	Tienestepige
Sidsel Pedersdatter	19	Ugift	Tienestepige

Anna blev konfirmeret i **1839** i Gislinge kirke, Holbæk amt. Datoen er ikke angivet i kirkebogen, men det var formentlig den første søndag efter påske, dvs. den 7. april 1839.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Anna 15 år. Hun bor sammen med sin far, stedmor, søskende og halvsøskende på deres gård, Elmegaard, i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 22A, Sandbyvej, 4532 Gislinge). Annas første stedmor, Kirsten Jensdatter, døde i 1835 og Anna bor nu sammen med sin anden stedmor:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Jensen	49	Gift	Gaardmand
Ane Iversdatter	24	Gift	Hans kone
Niels Jeppesen	17	Ugift	Deres barn
Ane Jeppesdatter	16	Ugift	Deres barn
Karen Jeppesdatter	13	Ugift	Deres barn
Kiersten Jeppesdatter	4	Ugift	Deres barn
Benthe Jeppesdatter	2	Ugift	Deres barn
Jens Larsen	25	Ugift	Tjenestekarl
Karen Johannesdatter	19	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Anna 20 år og bor fortsat hos sin far og stedmor på deres gård, Elmegaard, i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 22A, Sandbyvej, 4532 Gislinge):

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Jensen	55	Gift	Gaardmand, lever af sin Jordlod
Ane Ivartsdatter	31	Gift	Hans kone
Niels Jeppesen	22	Ugift	Deres børn
Ane Jeppesdatter	21	Ugift	Deres børn
Karen Jeppesdatter	18	Ugift	Deres børn
Kiersten Jeppesdatter	9	Ugift	Deres børn
Jens Jeppesen	5	Ugift	Deres børn
Maren Jeppesdatter	3	Ugift	Deres børn
Anders Jeppesen	1	Ugift	Deres børn
Jens Olsen	33	Ugift	Tienestekar

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Anna 25 år og bor fortsat hos sin far og stedmor på deres gård, Elmegaard, i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 22A, Sandbyvej, 4532 Gislinge):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Jensen	59	Gift	Gårdmand, husfader
Ane Ingvarsen	36	Gift	Hans Hustru
Niels Jeppesen	27	Ugift	Deres søn, medhjælper på Gården
Ane Jeppesen	25	Ugift	Deres datter
Kirsten Jeppesen	14	Ugift	Deres barn
Mariane Jeppesen	12	Ugift	Deres barn
Jens Jeppesen	10	Ugift	Deres barn
Maren Jeppesen	8	Ugift	Deres barn
Anders Jeppesen	6	Ugift	Deres barn
Johanne Jeppesen	4	Ugift	Deres barn
Christine Jeppesen	1	Ugift	Deres barn

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Anna 30 år. Hun er tjenestepige hos selvejergårdmand Anders Pedersen i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Pedersen	36	Gift	Selveiergaardmand, Huusfader
Kirsten Hansen	29	Gift	Hans Kone
Karen Marie Andersen	6	Ugift	Deres børn
Hans Peder Andersen	2	Ugift	Deres børn
Peder Jensen	30	Ugift	Tjenestefolk
Ane Jeppesen	30	Ugift	Tjenestefolk
Johanne Marie Nielsen	22	Ugift	Tjenestefolk

Anna Jeppesdatter blev gift med **Rasmus Larsen** den **20. november 1857** i Gislinge kirke, Holbæk amt, se ovenfor vedrørende ane nr. 10 Rasmus Larsen og deres fælles børn mv.

Anna Jeppesdatter og Rasmus Larsen havde Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt, som Rasmus havde overtaget fra sine forældre (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge).

Rasmus Larsen, Annas mand, døde den **8. september 1890**.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1901** er Anna enke. Hun bor fortsat på Bjerggaarden i Gislinge by, Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge). Hun er anført som ejer af gården.

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Larsen, f. Jeppesen	24. December 1824	Enke	Husmoder, Landbrug
Lars Peter Larsen	8. Januar 1860	Ugift	Barn, Gårdbestyrer
Ane Kristiane Birk	28. November 1872	Ugift	Tjenestepige
Karoline Kristiansen	20. Juni 1879	Ugift	Tjenestepige
Rasmus Peter Nielsen	22. September 1885	Ugift	Tjenestedreng

Anna Jeppesdatter døde den **21. februar 1903** i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 27. februar 1903 på Gislinge kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

D.1.1 Birthe Marie Larsens farfar og farmor og deres aner (Doris' tipoldeforældre)



Figur 10. Figuren viser relationen mellem Doris (ane nr. 1) og Birthe Marie Larsen (ane nr. 5, kaldet Marie) og hendes aner på faderens side (ane nr. 10, 20, 21 etc.).

Ane nr. 10 (Rasmus Larsen, Birthe Marie Larsens far) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 20, 21, 40, 41, 42 og 43 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 80, 81, 84, 85, 86 og 87) – beskrives nedenfor i dette kapitel.

20. Lars Christensen. Han blev født omkring **1782** i Gislinge sogn, Holbæk amt. Der er ikke bevaret kirkebøger fra Gislinge sogn tidligere end 1813, da præstegården i Gislinge brændte i 1670 og igen i 1836. Der er derfor ikke bevaret oplysninger om Lars Christensens fødsel og døb.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Lars at være 5 år. Han bor hos sine forældre på deres gård i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Stephansen	46	Gift	Husbonde, Bonde og Gårdbeboer
Inger Ibsdatter	44	Gift	Madmoder
Christen Christensen	14	Ugift	Barn af sidste ægteskab
Kathrine	10	Ugift	Barn af sidste ægteskab
Christian	8	Ugift	Barn af sidste ægteskab
Lars	5	Ugift	Barn af sidste ægteskab

Lars blev konfirmeret den **15. april 1798** i Gislinge kirke, Holbæk amt. Når vi kender denne dato, selv om kirkebøgerne for Gislinge sogn ikke er bevaret tidligere end 1813, er det fordi Gislinge og Hagested sogne havde fælles sognepræst, og konfirmationerne for de to sogne er indført i kirkebogen for Hagested sogn.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Lars Christensen at være 18 år. Han bor fortsat hos sine forældre på deres gård i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Stephansen	59	Gift	Husbonde Bonde og Gaardbeboer
Inger Ips Dr	57	Gift	Hans Kone
Catharina Christens Dr	23	Ugift	Deres Barn

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Christian Christensen	21	Ugift	Deres Barn, Enr: Matros
Lars Christensen	18	Ugift	Deres Barn

Lars Christensen blev fæstegårdmand på Bjerggaarden i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge). Bjerggaarden var en fæstegård under Gislingegaard gods.

Ifølge fæsteprotokollerne fra Gislingegaard gods fæster Lars Christensen den **20. februar 1810** Bjerggaarden i Gislinge. Det anføres, at gården er forfalden og at han overtager fæstet efter Hans Jensen. Ole Jensen, der var fæster af gården før Hans Jensen, var på aftægt på gården. Gårdens hartkorn var 8-2-0-1 7/18².

Lars Christensen blev gift med **Maren Rasmusdatter**. De er sandsynligvis blevet gift ca. 1809 i Gislinge kirke. Da præstegården i Gislinge brændte i 1670 og igen i 1836, er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1813. Der er derfor ikke bevaret oplysninger om deres vielse.

Børn af Lars Christensen og Maren Rasmusdatter:

- i **Else Larsdatter**, født den 13. juli 1810.
- ii **Maren Larsdatter**, født den 1. maj 1813.
- iii **Anna Larsdatter**, født den 14. januar 1815.
10. iv **Rasmus Larsen**, født den 2. december 1816, død den 8. september 1890.
- v **Inger Maria Larsdatter**, født den 25. marts 1819.
- vi **Christen Larsen**, født den 22. maj 1821.
- vii **Niels Larsen**, født den 20. august 1823.
- viii **Karen Larsdatter**, født den 7. juli 1828.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** angives Lars Christensen at være 52 år. Han bor sammen med sin kone og børn på deres fæstegård i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Bjerggaarden, matr.nr. 21A, Østre Vej 16, 4532 Gislinge):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Kristensen	52	Gift	Gaardmand
Maren Rasmusdatter	47	Gift	Hans Kone
Else Larsdatter	23	Ugift	Deres Børn
Anne Larsdatter	19	Ugift	Deres Børn
Maria Larsdatter	15	Ugift	Deres Børn
Kristen Larsen	13	Ugift	Deres Børn
Niels Larsen	10	Ugift	Deres Børn
Karen Larsdatter	6	Ugift	Deres Børn
Rasmus Larsen	17	Ugift	Deres Børn

Lars Christensen døde den **7. september 1838** i Gislinge, Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 12. september 1838 på Gislinge kirkegård.

21. **Maren Rasmusdatter**. Hun blev født omkring **1787** i Gislinge sogn, Holbæk amt. Der er ikke bevaret kirkebøger fra Gislinge sogn tidligere end 1813, da præstegården i Gislinge brændte i 1670 og igen i 1836. Der er derfor ikke bevaret oplysninger om Maren Rasmusdatters fødsel og dåb.

² Se afsnit G.2 Ordforklaringer for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Maren at være 1 år. Hun bor hos sine forældre på deres gård i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt. Optælleren har haft lidt vanskeligheder med at stave til faderens efternavn, Ovesen. Det er blevet til Ougesen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Ougesen	32	Gift	Husbonde, Bonde og Gårdbeboer
Maren Nielsdatter	32	Gift	Madmoder
Niels Rasmussen	3	Ugift	Deres barn
Maren Rasmusdatter	1	Ugift	Deres barn
Anna Greisdatter	38	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Maren at være 14 år. Hun bor fortsat hos sine forældre på deres gård i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Ovesen	47	Gift	Husbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Niels Dr	45	Gift	Hans Kone
Maren Rasmus Dr	14	Ugift	Deres Barn
Berthe Rasmus Dr	10	Ugift	Deres Barn
Karen Rasmus Dr	8	Ugift	Deres Barn
Ole Mortensen	27	Ugift	Tieneste Karl, Enr: Matros

Maren blev konfirmeret den **25. april 1802** i Hagedsted kirke, Holbæk amt. Gislinge og Hagedsted sogne havde fælles sognepræst, og konfirmationerne blev afholdt skiftevis i de to kirker (med unge fra begge sogne). Vi kender konfirmationerne fordi de blev indført i kirkebogen for Hagedsted sogn (kirkebøgerne for Gislinge sogn er ikke bevaret tidligere end 1813).

Maren Rasmusdatter blev gift med **Lars Christensen** ca. **1809**, se ovenfor, ane nr. 20 Lars Christensen vedrørende deres fælles børn mv.

Lars Christensen, Marens mand, døde i **1838**.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Maren enke. Hun angives at være 53 år. Hun bor fortsat sammen med sine børn på fæstegården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Bjerggaarden, Østre Vej 16, 4532 Gislinge, matr.nr. 21A):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Rasmus	53	Enke	Gaardmands Enke
Rasmus Larsen	23	Ugift	Hendes barn
Kristen Larsen	19	Ugift	Hendes barn
Niels Larsen	17	Ugift	Hendes barn
Else Larsdatter	28	Ugift	Hendes barn
Marie Larsdatter	21	Ugift	Hendes barn
Karen Larsdatter	12	Ugift	Hendes barn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** bor Maren fortsat sammen med sine børn på fæstegården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Bjerggaarden, Østre Vej 16, 4532 Gislinge, matr.nr. 21A):

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Rasmusdatter	58	Enke	Gaardmandsenke, lever af sin jordlod
Rasmus Larsen	29	Ugift	Hendes børn, væver
Niels Larsen	22	Ugift	Hendes børn, væver
Else Larsdatter	33	Ugift	Hendes børn, væver
Maria Larsdatter	27	Ugift	Hendes børn, væver
Karen Larsdatter	17	Ugift	Hendes børn, væver

Ved folketællingen den **1. februar 1850** bor Maren fortsat sammen med sine børn på gården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Bjerggaarden, Østre Vej 16, 4532 Gislinge, matr.nr. 21A). Sønnen Rasmus angives nu at være gårdbestyrer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Rasmussen	62	Enke	Gårdmandsenke
Rasmus Larsen	33	Ugift	Hendes søn, gårdbestyrer
Kirsten Larsen	29	Ugift	Hendes datter
Niels Larsen	26	Ugift	Hendes søn
Else Larsen	36	Ugift	Hendes datter
Ane Larsen	32	Ugift	Hendes datter
Marie Larsen	30	Ugift	Hendes datter
Karen Larsen	21	Ugift	Hendes datter
Lars Frederiksen	15	Ugift	Tjenestedreng

Ved folketællingen den **1. februar 1855** bor Maren fortsat sammen med sine børn på gården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Bjerggaarden, Østre Vej 16, 4532 Gislinge, matr.nr. 21A):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Rasmusdatt.	68	Enke	Fæstegaardmandsenke
Else Larsdatter	39	Ugift	Hendes børn
Rasmus Larsen	37	Ugift	Hendes børn
Marie Larsdatter	34	Ugift	Hendes børn
Niels Larsen	32	Ugift	Hendes børn
Karen Larsdatter	27	Ugift	Hendes børn
Christen Andersen	17	Ugift	Gaardskarl

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor Maren fortsat på gården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Bjerggaarden, Østre Vej 16, 4532 Gislinge, matr.nr. 21A). Sønnen Rasmus er nu blevet gift og har overtaget gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Larsen	44	Gift	Gaardmand, Huusf.
Ane Jeppesen	36	Gift	Hans Kone
Birthe Marie Larsen	2	Ugift	Deres Børn
Lars Peder Larsen	1	Ugift	Deres Børn
Maren Rasmussen	73	Enke	Huusf: Moder hun af ham Forsørges
Niels Larsen	37	Ugift	Tjenestefolk
Else Larsen	49	Ugift	Tjenestefolk
Niels Peder Nielsen	15	Ugift	Tjenestefolk

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1801** oplyses Christen Stephansen at være 59 år. Han er fortsat bonde i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt og bor sammen med sin kone og børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Stephansen	59	Gift	Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Inger Ips Dr	57	Gift	Hans Kone
Catharina Christens Dr	23	Ugift	Deres Barn
Christian Christensen	21	Ugift	Deres Barn Enr: Matros
Lars Christensen	18	Ugift	Deres Barn

Christen Stephansen var fæster af gården i Gislinge ind til den **9. december 1808**, hvor hans søn, Christian Christensen overtager fæstet. På det tidspunkt er gårdens hartkorn 8-2-0-1 7/17⁴, altså en lidt højere vurdering end da Christen overtog fæstet i 1771.

Christen Stephansen døde den **20. april 1820** i Gislinge by i Gislinge sogn og blev begravet den 28. april 1820 på Gislinge kirkegård. Han var da aftægtsmand (hos sønnen Christian) og 78 år gammel.

40. Christen Stephansen var søn af:

80. Stephan Jacobsen. Han blev født **ca. 1710**.

Stephan Jacobsen blev gift med **Johanne Mathiasdatter**.

Børn af Stephan Jacobsen og Johanne Mathiasdatter:

- i **Sidsel Stephansdatter**, født ca. 1738.
- 40. ii **Christen Stephansen**, født ca. 1742, død den 20. april 1820.
- iii **Jacob Stephansen**, født ca. 1744.
- iv **Else Stephansdatter**, født ca. 1751.
- v **Margrethe Stephansdatter**, født ca. 1754.
- vi **Maren Stephansdatter**, født ca. 1759.
- vii **Karen Stephansdatter**, født ca. 1762.

Børnene er født i Gislinge sogn i Holbæk amt. Stephan og Johanne er formentlig også blevet gift i Gislinge sogn. Kirkebøger fra Gislinge sogn er ikke bevaret tidligere end 1812. Hverken vielsen eller børnenes dåb er derfor fundet.

Stephan Jacobsen var fæster af gården marikel nr. 16a under Gislingegaard gods i Gislinge sogn, Holbæk amt. Den har i en årrække haft navnet Maglehøj og er beliggende Landevejen 32, 4532 Gislinge.

Stephan var fæster af gården ind til den **9. januar 1771**, hvor hans søn Christen Stephansen overtager fæstet. Gårdens hartkorn var da 8-1-3-1 5/9.

Ved Oeders efterretninger i **1771** oplyses Stephan Jacobsen at være 61 år og husmand i Gislinge sogn i Holbæk amt. Han er gift i sit første ægteskab. Konen oplyses at være 46 år og ligeledes gift i sit første ægteskab. Han har på det tidspunkt netop overdraget fæstet af gården marikel nr. 16a under Gislingegaard gods til sin søn, og han er altså nu blevet husmand.

⁴ Se afsnit G.2 Ordforklaringer for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Stephan Jacobsen er ikke fundet ved folketællingen de 1. juli 1787, og det kan således antages, at han er død før 1787. I skiftet efter konen Johanne Mathiasdatters død i 1799 er anført, at Stephan er død tidligere.

80. Stephan Jacobsen var søn af:

160. Jacob Christensen.

Han blev gift med **Margrethe Rasmusdatter** den **29. maj 1703** i Kundby kirke, Holbæk amt.

De boede i Sandby i Kundby sogn, hvor alle børnene er født. Han var formentlig gårdmand eller husmand, men der er ikke fundet oplysninger om dette.

Børn af Jacob Christensen og Margrethe Rasmusdatter:

- i **Søffren Jacobsen**, døbt den 4. august 1703.
- ii **Christen Jacobsen**, døbt den 10. august 1704, begravet den 25. august 1745.
- iii **Jens Jacobsen**, døbt den 5. december 1706.
- iv **Anne Jacobsdatter**, døbt den 6. oktober 1709.
- 80. v **Stephan Jacobsen**, døbt den 24. januar 1712.
- vi **Lisbet Jacobsdatter**, døbt den 29. juli 1714.
- vii **Niels Jacobsen**, døbt den 20. september 1716.
- viii **Hans Jacobsen**, døbt den 29. oktober 1719.

161. Margrethe Rasmusdatter.

161. Margrethe Rasmusdatter var datter af:

322. Rasmus Basse.

Han var husmand i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt.

Der er et skifte fra hans død, hvoraf det fremgår, at han var gift 2 gange. Navnet på hans første kone oplyses dog ikke.

Børn af Rasmus Basse og hans første kone:

- i **Peder Rasmussen.**
- 161. ii **Margrethe Rasmusdatter.**
- iii **Maren Rasmusdatter.**

Rasmus Basse blev gift anden gang med **Ane Sørensdatter**.

Det fremgår af skiftet, at Rasmus Basse døde i **januar 1726**, og at han da var husmand i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt. Tidspunktet for hans død kendes ikke mere præcist, da kirkebøgerne fra Gislinge sogn ikke er bevaret tidligere end 1813 (præstegården i Gislinge brændte i 1670 og igen i 1836).

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

81. Johanne Mathiasdatter.

Hun blev gift med Stephan Jacobsen. Se ovenfor ane nr. 80 Stephan Jacobsen vedrørende deres fælles børn mv.

Johanne Mathiasdatter døde i begyndelsen af **1799** (fremgår af skifteprotokollen af 29. marts 1799). Hun var da enke.

41. Inger Ipsdatter. Hun blev født ca. 1744.

Hun blev gift med **Christen Stephansen**, se ovenfor ane nr. 40 Christen Stephensen vedrørende deres fælles børn mv.

Inger Ipsdatter døde den **11. november 1831** i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 16. november 1831 på Gislinge kirkegård. Hun angives da at være 87 år gammel og aftægtskone hos gårdmand Christian Christensen (der er hendes søn).

42. Rasmus Ovesen. Han blev født i 1755 i Kundby sogn i Holbæk amt og blev døbt den 2. marts 1755 Kundby kirke.

Han var fæster af Mosegaard, matrikel nr. 25a i Gislinge sogn, Holbæk amt. Den var fæstegård under Vognserup gods og beliggende Landevejen 32, 4532 Gislinge.

Ved Oeders efterretninger i **1771** er denne gård fæstet af Rasmus Mathiesen, dvs. Rasmus Ovesen overtager fæstet efter 1771 (hvor han jo også kun var 16 år gammel), men før folketællingen i 1787.

Rasmus Ovesen blev konfirmeret den **18. april 1873** i Kundby kirke, Holbæk amt. Han anføres da at være "Niels Rasmussens Dreng", hvilket formentlig betyder, at han var tjenestedreng hos Niels Rasmussen (Rasmus' far var død ca. 2 år tidligere).

Rasmus blev gift med **Maren Nielsdatter** den **8. februar 1784** i Kundby kirke i Holbæk amt (trolovet den 9. januar 1784).

Børn af Rasmus Ovesen og Maren Nielsdatter:

- i **Niels Rasmussen**, født ca. 1784.
21. ii **Maren Rasmusdatter**, født ca. 1787, død den 24. december 1863.
- iii **Birthe Rasmusdatter**, født ca. 1792.
- iv **Karen Rasmusdatter**, født ca. 1793.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Rasmus at være 32 år. Han er bonde og bor sammen med sin kone og børn på deres gård (Mosegaard) i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt. Optælleren har haft lidt vanskeligheder med at stave til Rasmus' efternavn, Ovesen. Det er blevet til Augesen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Augesen	32	Gift	Husbonde Bonde og Gårdbeboer
Maren Nielsdatter	32	Gift	Madmoder
Niels Rasmussen	3	Ugift	Deres barn
Maren Rasmusdatter	1	Ugift	Deres barn
Anna Greisdatter	38	Ugift	Tjenestepige

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Rasmus at være 47 år. Han er fortsat bonde og bor på gården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt sammen med sin kone og børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Rasmus Ovesen	47	Gift	Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Niels Dr	45	Gift	Hans Kone
Maren Rasmus Dr	14	Ugift	Deres Barn
Berthe Rasmus Dr	10	Ugift	Deres Barn
Karen Rasmus Dr	8	Ugift	Deres Barn
Ole Mortensen	27	Ugift	Tieneste Karl, Enr: Matros

Rasmus Ovesen døde i **1809** i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt. Han var da gårdmand i Gislinge (Mosegaarden). Rasmus er sandsynligvis død om sommeren i 1809 (skifteprotokollen er fra august 1809), men den præcise dato kendes ikke, da kirkebøgerne fra Gislinge sogn ikke er bevaret tidligere end 1813 (præstegården i Gislinge brændte i 1670 og igen i 1836).

42. Rasmus Ovesen var søn af:

84. Ove Rasmussen.

Han var husmand i Tuse i Tuse sogn, Holbæk amt.

Ove Rasmussen blev gift med **Maren Pedersdatter**.

Børn af Ove Rasmussen og Maren Pedersdatter:

42. i **Rasmus Ovesen**, døbt den 2. marts 1755, død i 1809.
- ii **Karen Ovesdatter**, døbt den 11. februar 1757.
- iii **Laurids Ovesen**, døbt den 2. februar 1760, død den 1. januar 1844.
- iv **Søren Ovesen**, døbt den 13. december 1761.
- v **Christen Ovesen**, født ca. 1764.
- vi **Peder Ovesen**, født ca. 1767.

Ove Rasmussen døde i **1771** i Tuse i Tuse sogn, Holbæk amt. Han var da husmand i Tuse (der er ikke bevaret kirkebøger fra Tuse sogn med oplysninger om døde fra den periode, men der er bevaret et skifte fra hans død, dateret 18. juni 1771).

85. Maren Pedersdatter. Hun blev født ca. 1725.

Hun blev gift med Ove Rasmussen, se ovenfor ane nr. 84 Ove Rasmussen vedrørende deres fælles børn mv.

Ved Oeders efterretninger i **1771** oplyses, at Maren Pedersdatter bor i Tuse sogn i Holbæk amt og netop er blevet enke efter sit første ægteskab. Det oplyses, at hun er 46 år gammel og fattig, med 6 uforsørgede børn.

Der er ikke fundet yderligere oplysninger om Maren Pedersdatter. Kirkebogen for Tuse sogn har ikke oplysninger om begravelser eller vielser tidligere end 1785. Maren kan være død før 1785, eller hun kan have giftet sig igen. Fire af hendes børn bor i Kundby sogn ved folketællingen i 1787, men Maren er ikke fundet boende hos nogen af dem. En Maren Pedersdatter i Kundby sogn ved tællingen i 1787 kan være hende (i forhold til alder), og hun har i så fald giftet sig igen.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

- 43. Maren Nielsdatter.** Hun blev født i **1755** i Kundby i Kundby sogn, Holbæk amt og blev døbt den 1. januar 1756 i Kundby kirke.

Maren blev konfirmeret den **7. april 1771** i Kundby kirke.

Hun blev gift med Rasmus Ovesen den **8. februar 1784**. Se ovenfor ane nr. 42 Rasmus Ovesen vedrørende deres fælles børn mv.

Rasmus Ovesen døde i **1809**. Efter Rasmus' død fortsatte Maren med at bo på gården (Mosegaard) i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt som aftægtsenke, men datteren Maren og svigersønnen Lars Christensen (Doris' aner nr. 20 og 21) overtog fæstet af gården (under Vognerup gods).

Maren Nielsdatter døde den **11. september 1819** i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 15. september 1819 på Gislinge kirkegård. Hun angives da at være 63 år.

43. Maren Nielsdatter var datter af:

- 86. Niels Pedersen.** Han blev født **ca. 1717**.

Han var husmand i Kundby i Kundby sogn, Holbæk amt.

Han blev gift med **Birthe Jensdatter** den **12. april 1751** i Kundby kirke, Kundby sogn, Holbæk amt (trolovet den 1. marts 1751).

Børn af Niels Pedersen og Birthe Jensdatter:

- i **Karen Nielsdatter**, døbt den 28. marts 1753, begravet den 12. december 1756.
- 43. ii **Maren Nielsdatter**, døbt den 1. januar 1756, død den 11. september 1819.
- iii **Margrete Nielsdatter**, døbt den 2. juli 1758.
- iv **Karen Nielsdatter**, døbt den 29. november 1761.
- v **Peder Nielsen**, døbt den 14. oktober 1764, begravet den 16. juni 1765.

Ved Oeders efterretninger i **1771** oplyses Niels Pedersen at være husmand i Kundby sogn i Holbæk amt. Han er 54 år gammel og gift i sit første ægteskab. Konen er ligeledes 54 år gammel og gift i sit første ægteskab (konens navn er ikke anført ved disse efterretninger).

Niels Pedersen døde i **februar 1777** i Kundby i Kundby sogn, Holbæk amt og blev begravet den 2. marts 1777 på Kundby kirkegård. Han anføres da at være husmand i Kundby, 60 år gammel.

- 87. Birthe Jensdatter.** Hun blev født **ca. 1717**.

Birthe blev gift med Niels Pedersen den **12. april 1751** i Kundby kirke, Kundby sogn, Holbæk amt, se ane nr. 86 Niels Pedersen vedrørende deres fælles børn mv.

Niels Pedersen, Birthe Jensdatter mand, døde i **februar 1777**.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Birthe enke og bor i "Hospitalet" i Kundby by, Kundby sogn, Holbæk amt. Hun angives at være 68 år gammel. Der er angivet i alt 7 beboere i Hospitalet, der var en slags fattighus i sognet:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Margrete Nielsdatter	81	Enke(mand)	i hospitalet
Ana Rasmusdatter	80	Enke(mand)	i hospitalet
Kirsten Pedersdatter	80	Enke(mand)	i hospitalet
Ana Nielsdatter	83	Enke(mand)	i hospitalet
Birthe Jensdatter	68	Enke(mand)	i hospitalet
Margrethe Pedersdatter	83	Enke(mand)	i hospitalet
Maren Rasmusdatter	65	Enke(mand)	i hospitalet

Birthe Jensdatter døde i **november 1791** i Kundby i Kundby sogn, Holbæk amt og blev begravet den 16. november 1791 på Kundby kirkegård.

(Der foreligger ikke et endegyldigt bevis på, at Niels Pedersen og Birthe Jensdatter er forældre til Maren (dvs. Doris' aner nr. 86 og 87). Men der er en række indikationer, bl.a. at:

- Maren er gift i Kundby sogn og derfor må antages at komme fra dette sogn.
- Der er født en Maren Nielsdatter i Kundby sogn på det tidspunkt, som folketællingerne i 1787 og 1801 peger på er Marens fødselstidspunkt, ligesom den angivne alder ved Marens død peger på det samme fødselstidspunkt.
- Marens 2 første børn døbes Niels og Maren. Niels kan være opkaldt efter Marens far, og Maren kan være opkaldt efter Marens svigermor (begge dele var almindelig praksis.)

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

D.1.2 Birthe Marie Larsens morfar og mormor og deres aner (Doris' tipoldeforældre)

Figur 11. Figuren viser relationen mellem Doris (ane nr. 1) og Birthe Marie Larsen (ane nr. 5, kaldet Marie) og hendes aner på moderens side (ane nr. 11, 22, 23 etc.).

Ane nr. 11 (Anna Jeppesdatter, Birthe Marie Larsens mor) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 22, 23, 44, 45, 46 og 47 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 88, 89, 90 og 91) - beskrives i kapitlet nedenfor.



22. Jeppe Jensen. Han blev født ca. 1791 i Uglerup i Hørby sogn, Holbæk amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Jeppe at være 10 år. Han bor hos sine forældre på deres gård i Uglerup by i Hørby sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Unge Jens Olsen	47	Gift	Huusbonde bonde og Gaardbeboere
Ana Jeppesdatter	43	Gift	Hans kone
Ole Jensen	16	Ugift	Deres barn
Ana Jensdatter	14	Ugift	Deres barn
Maren Jensdatter	12	Ugift	Deres barn
Jeppe Jensen	10	Ugift	Deres barn
Hans Jensen	8	Ugift	Deres barn
Mette Jensdatter	6	Ugift	Deres barn
Anders Jensen	3	Ugift	Deres barn
Kirsten Jensdatter	1	Ugift	Deres barn
Bodil Knudsdatter	22	Ugift	Tieniste pige

Jeppe Jensen blev konfirmeret den **17. april 1803** i Gislinge kirke, Holbæk amt. Han opholdt sig da i Hagested sogn (nabosogn til Hørby sogn), hvor han formentlig har været tjenestedreng. Konfirmationen er udført i Gislinge kirke men anført i Hagested sogn kirkebog, der har fortegnelse over konfirmerede fra både Hagested og Gislinge sogne.

Jeppe Jensen fæstede gården Elmegaard, matr.nr. 22A i Gislinge sogn, Holbæk amt og beliggende Sandbyvej 13, 4532 Gislinge. Det var en fæstegård under Hagestedgaard (senere Hørbygaard).

Jeppe Jensen blev gift første gang med **Birthe Andersdatter** den **2. august 1820** i Gislinge kirke, Holbæk amt. Hun var født ca. **1786**.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Børn af Jeppe Jensen og Birthe Andersdatter:

- i **Mads Jeppesen**, født den 15. juli 1821, død den 4. august 1823.
- ii **Niels Jeppesen**, født den 8. februar 1823.
- 11. iii **Ane Jeppesdatter**, født den 24. december 1824, død den 21. februar 1903.
- iv **Karen Jeppesdatter**, født den 31. maj 1827.

Birthe Andersdatter, Jeppe Jensens første kone, døde den **21. december 1831** i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 28. december 1831 på Gislinge kirkegård. Hun oplyses da at være 46 år gammel.

Jeppe Jensen blev gift anden gang med **Kirsten Jensdatter** den **3. april 1832** i Hørby kirke, Holbæk amt. Hun var født den 12. maj 1811 i Lindebjerg i Hørby sogn, Holbæk amt.

Børn af Jeppe Jensen og Kirsten Jensdatter:

- v **Dødfødt pigebarn**, født den 17. april 1833.
- vi **Dødfødt pigebarn**, født den 24. april 1834.
- vii **Dødfødt drengbarn**, født den 27. juli 1835.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** angives Jeppe Jensen at være 43 år. Han bor sammen med sin anden kone og Jeppes børn af første ægteskab på deres fæstegård i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Elmegaard, Sandbyvej 13, 4532 Gislinge, matr.nr. 22A):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Jensen	43	Gift	Gaardmand
Kiersten Jensdatter	23	Gift	Hans Kone
Niels Jeppesen	11	Ugift	Deres Børn
Anne Jeppesdatter	10	Ugift	Deres Børn
Karen Jeppesdatter	7	Ugift	Deres Børn
Maren Larsdatter	20	Ugift	Tienestepige
Sidsel Pedersdatter	19	Ugift	Tienestepige

Kirsten Jensdatter, Jeppe Jensens anden kone, døde den **1. august 1835** i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt (få dage efter hun fødte sit tredje dødfødte barn). Hun blev begravet den 5. august 1835 på Gislinge kirkegård.

Jeppe Jensen blev gift tredje gang med **Anna Ivarsdatter** den **16. oktober 1835** i Gislinge kirke, Holbæk amt. Hun var født den 15. oktober 1813 i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt (hjemmedøbt den 17. oktober og fremstillet den 21. november 1813 i Gislinge kirke).

Børn af Jeppe Jensen og Anna Ivarsdatter:

- viii **Kirsten Jeppesdatter**, født den 25. juni 1836.
- ix **Birthe Marie Jeppesen**, født den 23. februar 1838.
- x **Jens Jeppesen**, født den 2. maj 1840.
- xi **Maren Jeppesen**, født den 6. maj 1842.
- xii **Anders Jeppesen**, født den 5. juli 1844.
- xiii **Johanne Marie Jeppesen**, født den 9. april 1846.
- xiv **Maren Kirstine Jeppesen**, født den 9. april 1849.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** angives Jeppe Jensen at være 49 år. Han bor sammen med sin tredje kone og deres fælles børn samt børn af Jeppes første ægteskab på fæstegården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Elmegaard, Sandbyvej 13, 4532 Gislinge, matr.nr. 22A):

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Jensen	49	Gift	Gaardmand
Ane Iversdatter	24	Gift	Hans kone
Niels Jeppesen	17	Ugift	Deres barn
Ane Jeppesdatter	16	Ugift	Deres barn
Karen Jeppesdatter	13	Ugift	Deres barn
Kiersten Jeppesdatter	4	Ugift	Deres barn
Benthe Jeppesdatter	2	Ugift	Deres barn
Jens Larsen	25	Ugift	Tjenestekarl
Karen Johannesdatter	19	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1845** angives Jeppe Jensen at være 55 år. Han bor sammen med sin tredje kone og deres fælles børn samt børn af Jeppes første ægteskab på fæstegården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Elmegaard, Sandbyvej 13, 4532 Gislinge, matr.nr. 22A):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Jensen	55	Gift	Gaardmand, lever af sin Jordlod
Ane Ivartsdatter	31	Gift	Hans kone
Niels Jeppesen	22	Ugift	Deres børn
Ane Jeppesdatter	21	Ugift	Deres børn
Karen Jeppesdatter	18	Ugift	Deres børn
Kiersten Jeppesdatter	9	Ugift	Deres børn
Jens Jeppesen	5	Ugift	Deres børn
Maren Jeppesdatter	3	Ugift	Deres børn
Anders Jeppesen	1	Ugift	Deres børn
Jens Olsen	33	Ugift	Tienestekarl

Ved folketællingen den **1. februar 1850** angives Jeppe Jensen at være 59 år. Han bor sammen med sin tredje kone og deres fælles børn samt børn af Jeppes første ægteskab på fæstegården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Elmegaard, Sandbyvej 13, 4532 Gislinge, matr.nr. 22A):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Jensen	59	Gift	Gårdmand, husfader
Ane Ingvarsten	36	Gift	Hans Hustru
Niels Jeppesen	27	Ugift	Deres søn, medhjælper på Gården
Ane Jeppesen	25	Ugift	Deres datter
Kirsten Jeppesen	14	Ugift	Deres barn
Mariane Jeppesen	12	Ugift	Deres barn
Jens Jeppesen	10	Ugift	Deres barn
Maren Jeppesen	8	Ugift	Deres barn
Anders Jeppesen	6	Ugift	Deres barn
Johanne Jeppesen	4	Ugift	Deres barn
Christine Jeppesen	1	Ugift	Deres barn

Ved folketællingen den **1. februar 1855** angives Jeppe Jensen at være 64 år. Han bor fortsat sammen med sin tredje kone og deres fælles børn samt børn af Jeppes første ægteskab på fæstegården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Elmegaard, Sandbyvej 13, 4532 Gislinge, matr.nr. 22A):

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jepp Jensen	64	Gift	Gaardfæster, Huusfader
Ane Ivertsdatter	42	Gift	Hans Kone
Niels Jeppesen	32	Ugift	Deres børn
Kirsten Jeppesen	19	Ugift	Deres børn
Marie Jeppesen	17	Ugift	Deres børn
Maren Jeppesen	13	Ugift	Deres børn
Anders Jeppesen	11	Ugift	Deres børn
Johane Jeppesen	9	Ugift	Deres børn
Maren Kirstine Jeppesen	6	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1860** angives Jepp Jensen at være 69 år. Han bor fortsat sammen med sin tredje kone og deres fælles børn samt barn af Jeppes første ægteskab på fæstegården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Elmegaard, Sandbyvej 13, 4532 Gislinge, matr.nr. 22A):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jepp Jensen	69	Gift	Husfader. Gaardmand
Ane Ivertsen	47	Gift	Hans Kone
Niels Jeppesen	37	Ugift	Deres Barn
Kirsten Jeppesen	24	Ugift	Deres Barn
Anders Jeppesen	16	Ugift	Deres Barn
Johanne Jeppesen	14	Ugift	Deres Barn
Maren Kirstine Jeppesen	11	Ugift	Deres Barn
Dorthea Jensen	19	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1870** angives Jepp Jensen at være 78 år. Han bor fortsat sammen med sin tredje kone og deres fælles børn på fæstegården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Elmegaard, Sandbyvej 13, 4532 Gislinge, matr.nr. 22A):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jepp Jensen	78	Gift	Huusfader, Gaardfæster, Jordbruger
Ane Ivertsen	55	Gift	Huusmoder, Hans Kone
Jens Jeppesen	29	Ugift	Deres Børn
Johanne Jeppesen	23	Ugift	Deres børn
Anders Jeppesen	25	Ugift	Deres børn, Tømrer
Carl Jeppe Andersen	4	Ugift	Pleiesøn
Anders Olsen	16	Ugift	Tjenestedreng

Jepp Jensen døde den **24. juli 1874** i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 31. juli 1874 på Gislinge kirkegård. Han angives da at være 83 år gammel.

Jeppes tredje kone, Anna Ivarsdatter, fortsatte fæstet af gården i Gislinge efter Jeppes død, og deres søn Jens Jeppesen blev gårdbestyrer. Det fremgår af folketællingen den **1. februar 1880**:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Ivertsen	66	Enke	Husmoder, Gaardfæster
Jens Jeppesen	39	Ugift	Gaardbestyrer

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Kristen Olsen	25	Ugift	Tjenestefolk
Lars Christjan Larsen	14	Ugift	Tjenestefolk
Frederikke Dorte Jørgensen	33	Ugift	Tjenestefolk
Birte Marie Hansen	21	Ugift	Tjenestefolk

Anna Ivarsdatter, Jeppe Jensens tredje kone døde den **2. december 1886** i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 10. december 1886 på Gislinge kirkegård. Hun var da 73 år gammel.

- 23. Birthe Andersdatter.** Hun blev født **ca. 1786**. Hendes far var gårdmand i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt og Birthe er sandsynligvis født her. Der er ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1813 fra Gislinge sogn. Der er derfor ikke fundet oplysninger om Birthes fødsel.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Birthe at være 2 år. Hun bor hos sine forældre på deres gård i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Hansen	58	Gift	Husbonde, Bonde og Gårdbeboer
Johane Nielsdatter	32	Gift	Madmoder
Maren Andersdatter	5	Ugift	Barn af første ægteskab
Birthe	2	Ugift	Barn af første ægteskab
Lars Olsen	22	Ugift	Tjenestekarl
Mette Nielsdatter	14	Ugift	Tjenestepige
Karen Ibsdatter	8	Ugift	Tjenestepige

Birthe Andersdatter blev konfirmeret den **20. april 1800** i Gislinge kirke, Holbæk amt. Hun opholdt sig da i Hagedsted sogn (nabosogn til Gislinge sogn), hvor hun formentlig har været tjenestepige, og konfirmationen er anført i Hagedsted sogn kirkebog.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Birthe Andersdatter tjenestepige hos Kirsten Truelsdatter, der er gårdmandsenke på en gård i Hagedsted by i Hagedsted sogn, Holbæk amt. Hun angives at være 16 år gammel:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Kirsten Truelsdatter	69	Enke	Madmoder, Gaardbeboer
Jørgen Olsen	27	Ugift	Hendes søn, Enroulleret Matros
Maria Kirstine Nicolaidatter	22	Ugift	Tieneste folk
Christian Jacobsen	32	Ugift	Tieneste folk, Husar
Carl Andersen	18	Ugift	Tieneste folk
Berthe Andersdatter	16	Ugift	Tieneste folk

Birthe Andersdatter blev gift første gang med **Mads Pedersen**. De er formentlig blevet gift **omkring 1812** i Gislinge kirke. Det præcise tidspunkt kendes ikke, da kirkebøgerne fra Gislinge sogn ikke er bevaret tidligere end 1813 (præstegården i Gislinge brændte i 1670 og igen i 1836).

Mads Pedersen var født ca. 1774.

Børn af Birthe Andersdatter og Mads Pedersen:

- i **Anders Madsen**, født den 6. maj 1814, død den 19. november 1833.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

- ii **Anna Madsdatter**, født den 5. marts 1816, død den 30. marts 1819.
- iii **Peder Madsen**, født den 16. februar 1819, død den 1. oktober 1820.

Mads Pedersen, Birthe Andersdatters første mand, døde den **22. maj 1819** i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 28. maj 1819 på Gislinge kirkegård.

Birthe Andersdatter blev gift anden gang med **Jeppe Jensen** den **2. august 1820** i Gislinge kirke, Holbæk amt. Han var født ca. 1791 i Uglerup i Hørby sogn, Holbæk amt.

Børn af Birthe Andersdatter og Jeppe Jensen:

- i **Mads Jeppesen**, født den 15. juli 1821, død den 4. august 1823.
- ii **Niels Jeppesen**, født den 8. februar 1823.
- 11. iii **Ane Jeppesdatter**, født den 24. december 1824, død den 21. februar 1903.
- iv **Karen Jeppesdatter**, født den 31. maj 1827.

Birthe Andersdatter døde den **21. december 1831** i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 28. december 1831 på Gislinge kirkegård. Hun blev da anført at være 46 år gammel.

Jeppe Jensen, Birthe Andersdatters anden mand, giftede sig igen den **3. april 1832** med Kirsten Jensdatter, se ovenfor vedrørende ane nr. 22 Jeppe Jensen.

D.1.2.1 **Birthe Marie Larsens oldeforældre på moderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)**

44. **Jens Olsen.** Han blev født **ca. 1755.**

Ved hans fars død i **1779** oplyses Jens Olsen at være ugift landsoldat i Uglerup (i Hørby sogn, Holbæk amt).

Jens Olsen var gårdmand i Uglerup i Hørby sogn, Holbæk amt. Han overtog fæstet af en gård under Hørbygaard efter sin fader, da han døde. Ifølge fæsteprotokollerne for Hørbygaard Gods overtog han fæstet den **9. oktober 1779.**

Jens Olsen blev gift med **Ane Jeppesdatter** den **6. oktober 1782** i Udby kirke, Holbæk amt (trolovet den 3. juli 1782 i Løserup i Udby sogn).

Børn af Jens Olsen og Ane Jeppesdatter:

- i **Ole Jensen**, født ca. 1785, død mellem 1801 og 1813.
- ii **Ana Jensdatter**, født ca. 1786, død den 11. januar 1814.
- iii **Maren Jensdatter**, født ca. 1789, død den 23. februar 1816.
- 22. iv **Jeppe Jensen**, født ca. 1791, død den 24. juli 1874.
- v **Hans Jensen**, født ca. 1793, død den 3. juli 1860.
- vi **Mette Jensdatter**, født ca. 1795, død den 2. maj 1864.
- vii **Anders Jensen**, født den 12. marts 1798, død den 6. april 1857.
- viii **Kirsten Jensdatter**, født den 7. april 1800, død den 14. marts 1868.
- ix **Niels Jensen**, født den 1. januar 1804, død den 4. juni 1842.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Jens Olsen med sin kone og børn på deres gård i Uglerup by i Hørby sogn, Holbæk amt. Jens' mor, der en enke, bor ligeledes på gården (hun er inderste, dvs. hun bor til leje):

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
ung. Jens Olsen	32	Gift	Mand, Bonde og gårdbeboer
Ana Ipsdatter	29	Gift	Hans kone
Ole Jensen	2	Ugift	Deres barn
Ana Jensdatter	1	Ugift	Deres barn
Ole Knudsen	29	Ugift	Tjenestekarl, National soldat
Jens Larsen	17	Ugift	Tjenestekarl
Ana Margrethe Ipsdatter	22	Ugift	Konens søster
Kirsten Jensdatter	69	Enke(mand)	Mandens moder, Inderste og nyder ophold på stedet

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Jens Olsen fortsat med sin kone og børn på deres gård i Uglerup by i Hørby sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
unge Jens Olsen	47	Gift	Huusbonde, bonde og gaardbeboere
Ana Jeppesdatter	43	Gift	Hans kone
Ole Jensen	16	Ugift	Deres barn
Ana Jensdatter	14	Ugift	Deres barn
Maren Jensdatter	12	Ugift	Deres barn
Jeppe Jensen	10	Ugift	Deres barn
Hans Jensen	8	Ugift	Deres barn
Mette Jensdatter	6	Ugift	Deres barn
Anders Jensen	3	Ugift	Deres barn
Kirsten Jensdatter	1	Ugift	Deres barn
Bodil Knudsdatter	22	Ugift	Tieniste pige

Den **20. januar 1811** overtager Jens Olsens svigersøn, Jeppe Christensen, fæstet under Hørbygaard af gården i Uglerup i Hørby sogn, Holbæk amt. Jeppe Christensen var da netop blevet gift med Jens Olsens datter Ane Jensdatter. Ane døde allerede den 11. januar 1814, hvorefter Jeppe Christensen den 15. marts samme år gifter sig med søsteren, Mette Jensdatter.

Jens Olsen døde den **11. juni 1832** i Uglerup i Hørby sogn, Holbæk amt og blev begravet den 15. juni 1832 på Hørby kirkegård. Han oplyses da at være 77½ år gammel og aftægtsmand. Han har formentlig boet på gården i Uglerup hos datteren og svigersønnen til sin død.

44. Jens Olsen var søn af:

88. Ole Christensen Heboe. Han var formentlig født **ca. 1691**.

Han var gårdmand i Uglerup i Hørby sogn, Holbæk amt, hvor han ifølge fæsteprotokollerne for Hørbygaard Gods havde fæstet en gård under Hørbygaard.

Ole Christensen Heboe blev gift med **Kirsten Jensdatter**.

Børn af Ole Christensen Heboe og Kirsten Jensdatter:

- i **Christen Olsen.**
- ii **Henrich Olsen.**
- iii **Peder Olsen.**
- iv **Ane Olsdatter.**

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

44. v **Jens Olsen**, født ca. 1755, død den 11. juni 1832.
vi **Niels Olsen**.
vii **Karen Olsdatter**, født ca. 1757.

Ole Christensen Heboe døde i **1779** i Uglerup i Hørby sogn, Holbæk amt. Datoen for hans død (og fødsel) kendes ikke, da der ikke er bevaret kirkebøger for Hørby sogn tidligere end 1812, da præstegården i Hørby brændte i 1836. Det omtrentlige tidspunkt for hans død kendes, fordi der er bevaret et skifte fra hans død, dateret den 6.oktober 1779.

Det oplyses i skiftet, at Ole Christensen Heboe ved sin død var gårdmand i Ugleup (i Hørby sogn, Holbæk amt). Efter Oles død overtager sønnen Jens Olsen fæstet af gården under Hørbygaard, se ovenfor, ane nr. 44.

89. Kirsten Jensdatter. Hun blev født **ca. 1718**.

Hun blev gift med Ole Christensen Heboe, se ovenfor ane nr. 88 Ole Christensen Heboe vedrørende deres fælles børn mv.

Ole Christensen Heboe, Kirstens mand, døde i **1779**.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Kirsten Jensdatter enke. Hun bor hos sin søn og svigerdatter, Jens Olsen og Ane Jeppesdatter (kaldet Ipsdatter) (ane nr. 44 og 45), på deres gård i Uglerup by i Hørby sogn, Holbæk amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
ung.Jens Olsen	32	Gift	Mand, Bonde og gårdbeboer
Ana Ipsdatter	29	Gift	Hans kone
Ole Jensen	2	Ugift	Deres barn
Ana Jensdatter	1	Ugift	Deres barn
Ole Knudsen	29	Ugift	Tjenestekar, National soldat
Jens Larsen	17	Ugift	Tjenestekar
Ana Margrethe Jensdatter	22	Ugift	Konens søster
Kirsten Jensdatter	69	Enke(mand)	Mandens moder, Inderste og nyder ophold på stedet.

Kirsten Jensdatters død er ikke fundet, da der ikke er bevaret kirkebøger fra Hørby sogn tidligere end 1814. Kirsten Jensdatter er ikke fundet ved folketællingen i 1801 og må antages at være død før denne tælling.

45. Ane Jeppesdatter. Hun blev født **ca. 1758**.

Hun blev gift med Jens Olsen den **6. oktober 1782** i Udby kirke, Holbæk amt, se ovenfor ane nr. 44 Jens Olen vedrørende deres fælles børn mv.

Ane Jeppesdatter døde den **24. maj 1828** i Uglerup i Hørby sogn, Holbæk amt og blev begravet den 30. maj 1828 på Hørby kirkegård.

45. Ane Jeppesdatter var datter af:

90. Jeppe Hansen. Han blev født **ca. 1722**.

Han blev gift med **Maren Jensdatter** den **20. oktober 1748** i Udby kirke (trolovet den 4. juni 1748).

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Børn af Jeppe Hansen og Maren Jensdatter:

- i **Søren Jepsen**, døbt den 11. maj 1749, begravet den 20. oktober 1751.
- ii **Jens Jepsen**, døbt den 25. april 1751.
- iii **Søren Jepsen**, døbt den 31. marts 1752.
- iv **Ane Jeppesdatter**, døbt den 21. april 1754, begravet den 1. februar 1757.
- v **Jens Jepsen**, døbt den 18. juli 1756, død i 1816.
- 45. vi **Ane Jeppesdatter**, døbt den 21. juni 1758, død den 24. maj 1828.
- vii **Kirsten Jeppesdatter**, døbt den 12. maj 1761, død den 10. juni 1833.
- viii **Anne Margrethe Jeppesdatter**, døbt den 12. maj 1765.

Jeppe Hansen var gårdmand i Løserup i Udby sogn, Holbæk amt. Ifølge fæsteprotokollerne for Hørbygaard Gods fæster Jeppe Hansen den **20. januar 1749** en gård i Løserup i Udby sogn.

Ved Oeders efterretninger i **1771** angives Jeppe Hansen at være fæstebonde i Udby sogn, Holbæk amt. Både han og konen oplyses at være i deres første ægteskab

Jeppe Hansen døde i **1771** i Løserup i Udby sogn, Holbæk amt og blev begravet den 5. august 1771 på Udby kirkegård. Han angives da at være 49 år gammel.

Efter Jeppe Hansens død bliver hans kone, Maren Jensdatter, boende på gården i Løserup og overtager fæstet efter manden.

91. Maren Jensdatter. Hun blev født **ca. 1721**.

Maren Jensdatter blev gift med **Jeppe Hansen** den **20. oktober 1748**, se ovenfor ane nr. 90 Jeppe Hansen vedr. deres fælles børn mv.

Jeppe Hansen, Maren Jensdatters mand, døde i **1771**. Efter mandens død bliver Maren Jensdatter boende på gården i Løserup i Udby sogn, Holbæk amt og overtager fæstet af gården.

Ifølge fæsteprotokollerne for Hørbygaard Gods overtager sønnen Jens Jepsen den **27. december 1782** fæstet af gården i Løserup i Udby sogn efter Maren Jensdatter.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren Jensdatter enke. Hun bor på gården i Løserup i Udby sogn hos sin søn Jens, der anføres at have overtaget gården. Maren er inderste, dvs. bor til leje og har lavet aftale om aftægt hos sønnen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Ipsen	30	Ugift	Husbonde Bonde og Gårdbeboer
Kirsten Ipsdatter	26	Ugift	Hans søster
Jens Madsen	11	Ugift	Tjenestedreng
Maren Jensdatter	66	Enke(mand)	Hans moder, Inderste, har afstået gården til sønnen imod årl. ophold

Maren Jensdatter døde i **april 1788** i Løserup i Udby sogn, Holbæk amt og blev begravet den 20. april 1788 på Udby kirkegård. Hun angives da at være 67 år gammel.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

46. Anders Hansen. Han blev født ca. 1729.

Anders Hansen var fæster af Kærgaard, matr.nr. 8a i Gislinge sogn, Holbæk amt: den har i dag adressen Byvej 26, 4532 Gislinge. Det var en fæstegård under Gislingegaard.

Det fremgår af fæsteprotokollen, at Anders Hansen den **20. september 1756** fæster gården efter Peder Jensen. Gårdens hartkorn var da 8-1-3-1 5/9⁵.

Ved Oeders efterretninger i **1771** oplyses Anders Hansen at være 41 år og gårdmand i Gislinge sogn i Holbæk amt. Han er gift i sit første ægteskab, mens konen er i sit andet ægteskab og oplyses at være 49 år (ved Oeders efterretninger i 1771 oplyses kun mandens navn, ikke konens).

Det har ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om Anders Hansens første ægteskab. De er formentlig blevet gift i Gislinge kirke, men kirkebøgerne fra Gislinge sogn er ikke bevaret tidligere end 1813 (præstegården i Gislinge brændte i 1670 og igen i 1836).

Det vides derimod, at Anders Hansen blev gift anden gang med **Johanne Nielsdatter** den **6. august 1780** i Gislinge kirke i Holbæk amt (de blev trolovet den 9. februar 1780 i Hagedsted sogn i Holbæk amt). Anders var da enkemand og gårdmand i Gislinge by i Gislinge sogn. Oplysningerne om denne vielse findes i kirkebogen fra Hagedsted sogn, hvor Johanne kom fra og hvor de blev trolovede.

Børn af Anders Hansen og Johanne Nielsdatter:

- i **Maren Andersdatter**, født ca. 1782.
- 23. ii **Birthe Andersdatter**, født ca. 1786, død den 21. december 1831.
- iii **Niels Andersen**, født ca. 1789.
- iv **Karen Andersdatter**, født ca. 1793.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Anders at være 58 år. Han er bonde og bor sammen med sin kone og børn på gården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt (Kærgaard, matr.nr. 8a, beliggende Byvej 26, 4532 Gislinge):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Hansen	58	Gift	Husbonde, Bonde og Gårdbeboer
Johane Nielsdatter	32	Gift	Madmoder
Maren Andersdatter	5	Ugift	Barn af første ægteskab
Birthe	2	Ugift	Barn af første ægteskab
Lars Olsen	22	Ugift	Tjenestekarl
Mette Nielsdatter	14	Ugift	Tjenestepige
Karen Ibsdatter	8	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Anders at være 75 år. Han er fortsat bonde på gården i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt og bor sammen med sin kone og børn (Kærgaard, matr.nr. 8a, beliggende Byvej 26, 4532 Gislinge):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Hansen	75	Gift	Husbonde Bonde og Gaardbeboer

⁵ Se afsnit G.2 Ordforklaringer for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Johanne Niels Dr	45	Gift	Hans Kone
Maren Anders Dr	18	Ugift	Deres Barn
Niels Andersen	12	Ugift	Deres Barn
Karen Anders Dr	8	Ugift	Deres Barn
Knud Fridericsen	28	Ugift	Tieneste Karl, Enr: Matros

Anders Hansen døde i **1802** i Gislinge by i Gislinge sogn, Holbæk amt. Han er formentlig død i begyndelsen af 1802, da der er bevaret et skifte fra hans død dateret 6. marts 1802. Det præcise tidspunkt kendes dog ikke, da kirkebøgerne fra Gislinge sogn ikke er bevaret tidligere end 1813 (præstegården i Gislinge brændte i 1670 og igen i 1836). Anders Hansen har været omkring 73 år gammel da han dør.

Efter Anders' død overtager hans kone, Johanne Nielsdatter, fæstet af gården under Gislingegaard.

47. Johanne Nielsdatter. Hun blev født ca. 1756.

Johanne blev gift med **Anders Hansen** den **6. august 1780** i Gislinge kirke i Holbæk amt, se ovenfor ane nr. 46 Anders Hansen vedrørende deres fælles børn mv.

Anders Hansen døde i **1802**.

Efter hans død overtager Johanne Nielsdatter fæstet af gården (Kærgaard, matr.nr. 8a, beliggende Byvej 26, 4532 Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt).

Johanne fæster gården ind til hendes svigersøn Ivar Johnsen (gift med Johannes datter Maren Andersdatter) ifølge fæsteprotokollen for Gislingegaard den **8. september 1819** overtager fæstet. Gårdens hartkorn var da 8-2-0-1 4/9⁶. Det må antages, at Johanne bliver boende på gården på aftægt hos datteren og svigersønnen.

Johanne Nielsdatter døde den **21. januar 1828** i Gislinge i Gislinge sogn, Holbæk amt og blev begravet den 29. januar 1828 på Gislinge kirkegård. Hun oplyses da at være 72 år gammel og inderste (dvs. bor til leje) i Gislinge.

⁶ Se afsnit G.2 Ordforklaringer for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

E Doris' morfar: Chresten Julius Jensen - og hans aner

Doris' morfar og hans forfædre kommer fra et relativt lille område i den nordlige del af midtsjælland fra sogne beliggende dels i Horns herred i det tidligere Frederiksborg amt (Ferslev, Kyndby og Krogstrup sogne), dels i den nordlige del af det tidligere Roskilde amt (Gershøj, Sæby og Svogerslev sogne).

Næsten alle forfædrene var gårdmænd eller husmænd. Nogle af husmændene har haft et mindre jordstykke ved huset, som de kunne leve af, men mange har måttet arbejde som daglejere eller haft anden supplerende beskæftigelse (fx tækkemand).

Området ligger ud mod Isefjord og Roskilde fjord. En del af forfædrene har derfor haft fiskeri som en del af deres levegrundlag.

På figur 12 er vist de sogne, som Doris' morfar Chresten Julius Jensen og hans forfædre stammer fra.



Figur 12. De grønne markeringer angiver de sogne, som Doris' aner kommer fra på morfaderens side (Chresten Julius Jensen, Doris' ane nr. 6): Ferslev, Krogstrup og Kyndby sogne i Horns herred i det tidligere Frederiksborg amt, og Gershøj, Sæby og Svogerslev sogne i det tidligere Roskilde amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

6. **Chresten Julius Jensen.** Han blev født den **28. januar 1857** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt og døbt den 22. marts 1857 i Gershøj kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1855**, 2 år før Chresten Julius bliver født, bor Christen Julius' mor, Sidse Marie, sammen med sønnen Niels Peter hos sin mor, Ane Christensdatter (Niels' og Christens mormor, ane nr. 27, Doris tipoldemor) i et hus i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt, og det oplyses, at faderen (Jens Pedersen) opholder sig ved garnisonen i Glückstad (i Holsten).

Da Chresten Julius i **1857** bliver døbt, er faderen kommet hjem fra militærtjeneste. Det oplyses ved dåben, at han er husmand og at de bor i Gershøj (i Gershøj sogn, Roskilde amt).

Chresten Julius' forældre har dog formentlig kun boet sammen i kort tid.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Chresten Julius 3 år gammel, og både han og hans knap 4 år ældre bror Niels Peter bor hos mormoren, Ane Christensdatter (ane nr. 27, Doris' tipoldemor), i et hus der anføres at være uden jord, i Sæby skoledistrikt i Gershøj sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Christensdatter	64	Enke	Ernærer sig ved Spinderi
Sara Povlsdatter	26	Ugift	Hendes Datter, Sypige
Niels Jensen	7	Ugift	Nu gift Datters Barn,
Julius Jensen	4	Ugift	hos Husmoderen i Pleie

Ved tællingen i 1860 bor Chresten Julius og hans bror således ikke sammen med forældrene, og forældrene bor heller ikke sammen længere. Faderen Jens, der nu er 30 år, er blevet tjenestekarl på godset Krabbesholm i Gershøj sogn, Roskilde amt. Moderen Sidse Marie, der er 29 år, er blevet tjenestepige på Egholm Hovedgård i Sæby sogn, Roskilde amt.

Jens, Chresten Julius' far, ønskede at blive skilt fra Sidse Marie, ifølge overleveringen på grund af hendes sygdom - "skør i hovedet".

Tidspunktet for Jens' og Sidse Maries skilsmisse kendes ikke, men det er efter december 1861 og før oktober 1864. Ved skilsmissen fik Jens forældremyndigheden over den ældste søn, Niels Peter. Han blev sat i pleje hos Jens' storebror Hendrik Pedersen, der var gårdfæster på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt.

Folketællingen den 1. februar 1860 er det seneste vi med sikkerhed kender til Chresten Julius' far, Jens Pedersen. Ifølge overleveringer rejste han til Amerika, men der er ikke fundet oplysninger, der kan bekræfte dette. Han må i givet fald være udrejst efter folketællingen i 1860 og før folketællingen i 1870, hvor han ikke er at finde.

Ved skilsmissen beholdt moderen, Sidse Marie, forældremyndigheden over Chresten Julius. Sidse Marie havde tillige født 2 sønner i henholdsvis 1861 og 1864 – den første mens hun stadig var gift med Jens. Som barnefader til de 2 sønner blev udlagt Anders Knudson, der var svensk af fødsel, se under ane nr. 13 Sidse Marie Poulsdatter.

Da Sidse Marie i **1864** føder den yngste af de to drenge uden for ægteskab, bor hun i Sæby fattighus (i Roskilde amt), også kaldet Præstehuset. Denne søn dør dog allerede efter knap 1½ år.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Chresten Julius og den ældste af halvbrødrene, Hans Peter Knudsen, bor derimod sammen med Sidse Marie i fattighuset ind til **1867**. Her bliver sognerådet opmærksom på de elendige forhold, som familien lever under. De 2 drenge bliver derfor fjernet fra Sidse Marie og kommer i pleje.

Den **1. november 1867** kommer Chresten Julius således i pleje hos selvejer gårdmand Niels Jørgen Pedersen i Biltris i Sæby sogn, Roskilde amt (halvbroderen Hans Peter Knudsen kommer i pleje hos fæstehusmand Carl Svendsen, ligeledes i Biltris i Sæby sogn).

Chresten Julius har i sin levnedbeskrivelse detaljeret beskrevet livet i fattighuset og hans oplevelser hos plejefamilien, se nedenfor afsnit E.1 Chresten Julius Jensens levnedbeskrivelse.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Chresten Julius 13 år gammel. Han bor hos sin plejefamilie på en selvejergård i Biltris i Sæby sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jørgen Pedersen	46	Gift	Huusfader, Jordbruger
Berthe Jensen	43	Gift	Huusmoder
Sophie Pedersen	16	Ugift	Datter
Ane Marie Pedersen	11	Ugift	Datter
Karen Christine Pedersen	8	Ugift	Datter
Dorthe Nikkoline Pedersen	7	Ugift	Datter
Jens Nikkolai Pedersen	4	Ugift	Søn
Jens Peder Rasmussen	43	Ugift	Tjenestetyende
Christen Julius Jensen	12	Ugift	Fattigvæsenet
Jens Peder Hansen	17	Ugift	Slægtning

Chresten Julius blev konfirmeret den **16. april 1871** i Sæby kirke, Roskilde amt. Han boede da hos plejeforældrene i Biltris i Sæby sogn.

Chresten Julius er formentlig blevet boende hos plejefamilien et stykke tid efter sin konfirmation, hvorefter han er kommet ud at tjene andre steder. Chresten Julius har ikke selv skrevet noget om disse år i sin levnedberetning (se afsnit E.1). Han kan bl.a. have tjent på Egholm Hovedgård i Sæby sogn, som han omtaler ret detaljeret i sin levnedberetning. Han kom også på Egholm som barn, mens hans mor tjente der, og han har givetvis gjort mange iagttagelser der.

Chresten Julius gifter sig første gang den **17. november 1877** med **Karen Sofie Jørgensen** i Ferslev kirke i Horns herred, Frederiksborg amt. Chresten Julius er da 20 år gammel, mens Karen Sofie er 27 år gammel.

Karen Sofie var født den 1. juli 1850 i Venslev by i Ferslev sogn, Frederiksborg amt, se kapitel F Doris' mormor: Karen Sofie Jørgensen (ane nr. 7) vedrørende hendes aner mv.

Det oplyses ved vielsen, at Chresten Julius bor i Ordrup i Krogstrup sogn i Horns herred, Frederiksborg amt, hvor han sandsynligvis har været tjenestekarl.

Efter vielsen i 1877 flytter Chresten Julius og Karen Sofie ind hos Karen Sofies mor, Karen Jensdatter, i hendes hus på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt.

Børn af Chresten Julius Jensen og Karen Sofie Jørgensen:

- i **Marie Jensine Margrethe Jensen**, født den 25. december 1877.
- ii **Ane Kirstine Jensen**, født den 1. september 1879.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

- iii **Jens Jørgen Jensen**, født den 6. september 1881.
- iv **Petra Nielsine Jensen**, født den 6. september 1883.
- v **Anna Dorthea Jensen**, født den 8. april 1885.
- 3. vi **Sofie Elisabeth Jensen**, født den 14. september 1886, død den 5. juli 1972.
- vii **Kristine Frederikke Jensen**, født den 21. maj 1888.
- viii **Mathilde Johanne Jensen**, født den 23. april 1890, død den 19. januar 1893.
- ix **Louise Karoline Jensen**, født den 26. maj 1892.
- x **Kristiane Julie Jensen**, født den 26. maj 1892, død den 8. november 1896.
- xi **Mathilde Johanne Jensen**, født den 22. februar 1894, død den 18. februar 1898.

Karen Sofies mor havde fæstet sit hus fra Svanholm Gods, og der hørte 5 tdr. land jord til huset. Chresten Julius beskriver i sin levnedsbetretning, at de havde en bonde til at behandle jorden (pløje) mod at Chresten Julius skulle høste hos bonden. For fæstet betalte de 30 kr. om året til godset.

De 5 tdr. land jord var dog ikke nok til, at Chresten Julius kunne forsørge familien. Han arbejdede derfor også som daglejer, de første år hos bønderne, og derefter på Svanholm Gods, hvor lønnen var bedre, som Chresten Julius skriver i sin levnedsbetretning: Hos bønderne 66 øre om dagen med kost, på Svanholm 1 kr. og 16 øre om dagen og i høsten endnu mere (1 kr. og 48 øre), men på Svanholm var kosten så ikke inkluderet.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Chresten Julius 23 år gammel. Han bor i huset på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt sammen med sin kone, deres to børn samt svigermor, Margrete Jensen, der er enke. Der bor i huset yderligere en ældre mand og hans datter. Der er ikke nogen kendt relation mellem dem og Chresten Julius' familie:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Karen Marie Olsen	49	Enke	Husmoder, Lever af sin Jordlod
Ole Larsen	73	Enkemand	Husmoders Fader der af hende forsørget
Magrethe Jensen	58	Enke	Husmoder og Husmands Enke, Lever af sin Jordlod
Christen Julius Jensen	23	Gift	Hendes Svigersøn, Daglejer i Agerbruget
Karen Sophie Jørgensen	29	Gift	Hans Kone
Marie Jensine Magrethe Jensen	2	Ugift	Deres Barn
Ana Kirstine Jensen	Under et aar	Ugift	Deres Barn

Chresten Julius arbejdede kun godt 2 år som daglejer på Svanholm Gods. Tidlig morgen og sen aften måtte han gå de 5-6 km fra Venslev Mark til Svanholm Gods, og det beskriver han selv som værende den væsentligste årsag til, at han blev ked af at arbejde der. I stedet lærte han sig at lave træsko. Chresten Julius skriver, at han kunne tjene 2-3 kr. om dagen ved at lave træsko, hvilket var en ganske god forretning, *"foruden en ekstra Fortjeneste med at røge Flæsk og Pølser for Folk"*.

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Chresten Julius 33 år gammel. Han bor fortsat i huset på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt sammen med sin kone og børn. Hans svigermor, Margrete Jensdatter bor fortsat på aftægt hos dem, ligesom der bor et andet ægtepar med deres plejebarn i huset:

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Julius Jensen	33	Gift	Husfader, Træskomand
Karen Sophie Jensen	39	Gift	Husmoder
Marie Jenssine Magrethe Jensen	12	Ugift	
Ane Christine Jensen	10	Ugift	
Jens Jørgen Jensen	8	Ugift	
Petra Nielsine Jensen	6	Ugift	
Ana Dorthea Jensen	4	Ugift	
Sophie Elisabet Jensen	3	Ugift	
Christine Frederikke Jensen	1	Ugift	
Magrethe Jensen	68	Ugift	Aftægt
Anders Rasmussen	57	Gift	Husfader, Arbejdsmand
Metthe Sophie Rasmussen	51	Gift	Husmoder
Alfred Marius Jørgensen	4	Ugift	Plejebarn

Karen Sofie Jørgensen, Chresten Julius' første kone, døde den **19. juli 1894** på Amtssygehuset i Frederikssund, Frederikssund sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 25. juli 1894 på Ferslev kirkegård i Horns herred, Frederiksborg amt.

Chresten Julius blev gift anden gang med **Karen Sophie Jensen** den **2. november 1895** i Ferslev kirke i Horns herred, Frederiksborg amt.

Hun var født den 28. februar 1863 på Verslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, hjemmedøbt den 3. marts 1863 og fremstillet den 14. maj 1863 i Ferslev kirke.

Chresten Julius og Karen Sophie er formentlig straks efter vielsen flyttet ind i hos Karen Sophies mor i hendes hus på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt (svigermoderen var blevet enke året før). Huset har matrikel nr. 45a, og de bor i dette hus ved alle folketællingerne frem til Chresten Julius' død.

Da Chresten Julius' første kone dør i 1894, er flere af børnene ganske små:

- Mathilde Johanne er 5 måneder gammel;
- Kristiane Julie og Louise Karoline er godt 2 år;
- Kristine Frederikke er 6 år;
- Sofie Elisabeth er knap 8 år;
- Anna Dorthea er 9 år;
- Petra Nielsine er knap 11 år;
- Jens Jørgen er knap 13 år;
- Ane Kirstine er knap 15 år.

Kristiane Julie dør i 1896 og Mathilde Johanne dør i 1898. De fleste af de øvrige børn kom i pleje, bl.a. Sofie Elisabeth, Doris' mor, der kom i pleje hos gårdmand Lars Christian Andersen og hustru Birthe Kirstine, f. Rasmussen, i Venslev i Ferslev sogn (i Horns herred, Frederiksborg amt), se ane nr. 3 Sofie Elisabeth Jensen.

Ved folketællingen den **1. februar 1901** bor Chresten Julius og Karen Sophie hos Karen Sophies mor, Dorthe Maria Sørensen (født Frederichsdatter, er dog anført som Olsen ved tællingen – hendes far hed Frederich Olsen) i hendes hus på Venslev Mark (matrikel nr. 45a) i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt. Hun er 81 år og enke (manden døde i 1893) og har overtaget fæstet af huset efter ham. Chresten Julius' datter fra første ægteskab, Louise Karoline, der er 8 år, bor der også. Desuden bor der Johanne Elisabeth,

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

der er 10 år. Hun er Karen Sophies datter født uden for ægteskab. Chresten Julius er 44 år, mens Karen Sophie er knap 38 år gammel:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Dorte Marie Sørensen f Olsen	1819-5-12	Enke	Husmoder, Husfæster
Chr. Julius Jensen	1857-28-1	Gift	Husbestyrer, Tækkemand
Karen Sofie Jensen	1863-28-2	Gift	Husbestyrerinde
Johane Elisabet Jensen	1890-19-6		Barn
Loise Karoline Jensen	1892-26-5		Barn

Karen Sophies mor, Dorthe Maria, døde i 1905, hvorefter Chresten Julius overtog fæstet af huset.

Ved folketællingen den **1. februar 1906** bor Chresten Julius og Karen Sophie fortsat i huset matrikel nr. 45a på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt. Chresten Julius' datter Louise Karoline, der er 13 år, bor der også:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Julius Jensen	28/1 1857	Gift	Husfader, Husmand og Jordbruger
Karen Sofie Jensen	28/2 1863	Gift	Husmoder
Louise Karoline Jensen	26/5 1892	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1911** bor Chresten Julius og Karen Sophie alene i huset matrikel nr. 45a på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Chr. J. Jensen	28 Jan 1857	Gift	Husfader, Landbrug
Karen Jensen	28 Feb 1863	Gift	Husmoder

Ved folketællingen den **1. februar 1916** bor Chresten Julius og Karen Sophie fortsat i huset matrikel nr. 45a på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt. I huset bor desuden Karen Sophies datter og svigersøn (Johanne og Jens Peder Larsen) samt deres barn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Kresten Julius Jensen	28/1 1857	Gift	Husfader, Landbrug
Karen Jensen	28/2 1862		Husmoder, Husgerning
Jens Peder Larsen	28/2 1888		Slægtning, Arbejdsmand
Johanne Larsen	19/6 1890		Slægtning, Husgerning
Aksel August Larsen	20/5 1914		Barn

Ved folketællingen i 1916 er der tillige anført indkomst og formueforhold, samt den pålignede personlige skat for 1916-17. Disse oplysninger er påført af ligningsmyndighederne. For Chresten Julius er anført, at han er pålignet 1 kr. i skat til kommunen. Det samme er svigersønnen.

Ved folketællingen den **1. februar 1921** bor Chresten Julius og Karen Sophie alene i huset matrikel nr. 45a på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt. Chresten Julius anføres at være fisker. De anføres begge som værende i deres andet ægteskab (hvilket er fejltagtig, idet Karen Sofie er i sit første ægteskab):

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Fisker Kresten Julius Jensen	28/1 1856	Gift 2	Husfader, Fisker
Karen Jensen	28/2 1862	Gift 2	Husmoder, Husgerning

Ved folketællingen den **5. november 1925** bor Chresten Julius og Karen Sophie fortsat alene i huset matrikel nr. 45a på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt. Chresten Julius anføres at være fisker:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jensen Kristen Julius	28/1 1857	Gift	Husfader, Fisker
Jensen Karen Sofie	28/2 1863	Gift	Husmoder

Ved folketællingen den **5. november 1930** bor Chresten Julius og Karen Sophie fortsat alene i huset matrikel nr. 45a på Venslev Mark i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt. Chresten Julius er nu 73 år og gået på pension. Chresten Julius og Karen Sophie angives begge at være i deres første ægteskab, men Chresten Julius er i sit andet ægteskab:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Fødsel	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jensen Chr. Julius	28-1 1857	Gift 1	Husfader, Aldersrente
Jensen Karen Sofie	28-2 1863	Gift 1	Husmoder, Aldersrente

Chresten Julius Jensen (Doris' morfar)

*Født den **28. januar 1857** i Gershøj i Gershøj sogn, Voldborg herred, Roskilde amt og døbt den 22. marts 1857 i Gershøj kirke.*

*Død den **19. oktober 1938** på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og begravet den 24. oktober 1938 på Ferslev kirkegård. Han var da 81 år gammel, husmand og fisker.*

Billedet er bragt i Anders Uhrskovs bog Skæbner, der blev udgivet i 1929 med bl.a. Chresten Julius' levnedssberetning, se nedenfor, afsnit E. 1.

Billedet er formentlig taget i slutningen af 1920'erne, hvor Chresten Julius er omkring 70 år gammel.



Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Chresten Julius Jensens erhverv

Chresten Julius (Doris' morfar, ane nr. 6) arbejdede gennem sit liv med forskelligt arbejde, hvilket fremgår dels af hans levnedbeskrivelse, dels af folketællingerne.

Fra han blev konfirmeret til han som 20-årig i 1877 bliver gift, arbejdede han som tjenestekarl. Da han bliver gift, bliver han husmand, idet der hører 5 tdr. land til huset. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at forsørge familien, og han arbejder derfor tillige som daglejer, først på de nærliggende bøndergårde og derefter godt 2 år på Svanholm Gods. Ved folketællingen i 1880 angives han da også at være daglejer i landbruget.

Chresten Julius bliver ked af at arbejde som daglejer på Svanholm, primært på grund af afstanden: Han må morgen og aften gå de 5-6 kilometer fra Venslev Mark til Svanholm. I stedet lærer han sig at lave træsko, og kombinerer dette med at ryge flæsk og pølser for folk – formentlig en god udnyttelse af spildtræet fra produktionen af træsko. Ved folketællingen i 1890 angives Chresten Julius at være træskomand.

Ved folketællingen i 1901 angives Chresten Julius at være tækkemand. Det er dog ikke et erhverv, han selv omtaler i sin levnedberetning, og det har måske kun i en periode været en væsentlig indtægtskilde for ham.

Efter giftermålet i 1895 med sin anden kone flytter Chresten Julius sammen med hende ind i svigermoderens hus, hvor han dyrker den tilhørende jord. Ved folketællingerne i 1906, 1911 og 1916 angives jordbrug/landbrug at være hans erhverv.

Parallelt med de ovennævnte erhverv har Chresten Julius formentlig hele tiden suppleret sin indtægt med fiskeri. Han boede på Venslev Mark ud til Holbæk fjord, hvor han drev fiskeri med torske- og åleruser, ligesom han stangede ål.

Fiskeri var dog kun et supplement til Chresten Julius' andre erhverv.

Ved folketællingerne i 1921 og 1925, hvor Chresten Julius er 64 henholdsvis 68 år gammel, angives han at være fisker. Det er også det erhverv, han angives med ved udgivelsen af hans levnedberetning i 1929 og på død tidspunktet i 1938. Selv om fiskeri i den periode angives som hans erhverv, har det dog formentligt haft et relativt begrænset omfang, hans alder taget i betragtning.

Chresten Julius Jensen døde den **19. oktober 1938** på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 24. oktober 1938 på Ferslev kirkegård. Han angives da at være husmand og fisker, 81 år gammel.

Karen Sophie Jensen, Chresten Julius Jensens anden kone, døde den **11. august 1940** i Skovhuset ved Gilbjergghoved, Gilleleje sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 15. august 1940 på Gilleleje kirkegård. Hun var da 77 år gammel.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

E.1 Chresten Julius Jensens levnedbeskrivelse

Anders Uhrskov bringer i sin bog *Skæbner*⁷ fire levnedbeskrivelser for mænd, der – som Uhrskov skriver – har det til fælles, at de alle har følt skæbnens hårde hånd på deres skuldre. Den ene af de fire beskrivelser er Chresten Julius Jensens.

I de nordsjællandske aviser opfordrede Uhrskov i 1924 de ældre til at nedskrive deres erindringer, ”*idet jeg stillede et Beløb til Raadighed som Præmier for de bedste Bidrag*”, som Uhrskov skriver i sin indledning til bogen.

Chresten Julius Jensen reagerede på denne opfordring og sendte sine optegnelser til Uhrskov i form af fire lange breve, der var skrevet i årene 1923-24. Uhrskov skriver i bogens indledning, at han har ændret en smule på Chrestens optegnelser, ”*bl.a. paa Stoffets Orden, men har bevaret Brevformen*”.

I Uhrskovs bog *Skæbner*, der blev udgivet i 1929, lyder Chrestens Julius’ optegnelser som følger:

Fisker Chr. Jul. Jensen

I ”Nordsjællands Venstreblad” ser jeg, at De ønsker Oplysning om Folkeliv, og jeg skal derfor prøve at fortælle lidt om min Barndom.

Jeg er født 1857. Da jeg var 7 Aar, begyndte jeg at gå i Skole, men hvilken Skolegang! Der var en gammel Lærer (vist noget op i Halvfjerdserne), hans Navn var *Reinhard*. Vi lærte ikke meget andet end Lydighed, og blev vi indprentet den med Spanskrøret eller andre rare Midler. Han havde den Skik, at naar han kom ind om Morgen, saa blev vi kaldt frem paa Gulvet paa en bred Gang, som gik tværs over Skolen. Der stod vi i Kreds. Drengene til Højre og Pigerne til Venstre, og Læreren gik inde i Kredsen og hørte os paa Lektien, og ve os fattige, som ikke altid kunde Salmen. Jeg husker, at han havde en stor tyk Salmebog, saa holdt han en Finger inde imellem Bladene, og naar vi saa kørte i Staa, saa vankede der en på siden af Hovedet med denne store Bog, saa vi ofte rullede hen ad Gulvet. Jeg sagde før: os fattige. Det vil sige, at han havde den stygge Fejl at gøre Forskel paa rige og fattige. Vi havde 2 Klasser, saa kunde dem i den store Klasse, naar de forsømte en Dag af deres egne, faa Lov at gaa en Dag hos de smaa i Stedet, saa bestod deres Gerning som Regel i at være Bihjælper til de smaa, det vil sige at hjælpe os med Læsning af Bibelhistorie. Vi havde nogle store Tabeller med en Strop til at hænge op paa Væggene, og der var trykt en Bibelhistorie paa hver. Saa blev vi slaaet sammen 3 og 3 ved hver Tabel og fik en Bihjælper. Denne skulde saa pege paa Læsningen, og dertil brugtes en Pegestok. Vi skulde jo lære alt udenad. Naar vi saa mente at kunne det, saa vendte vi Ryggen mod Tabellen og blev hørt af Bihjælperen⁸. Men disse Pegestokke kunde ogsaa bruges til andre Ting. Det var en Pind paa ca. en halv Alens længde, lavet af haardt Træ og omtrent spids i den ene Ende, men en halv Tomme tyk i den anden (huha!) Jeg kan endnu knapt tænke paa dette Redskab uden at gyse. Naar Degnen, som vi altid sagde, kom for at høre os, saa Gud naade den, der ikke kunde. Saa tog han Pegestokken i den tynde Ende. ”Frem med din Haand!” sagde han. Saa tog han fat i vores Fingre med sin venstre Haand, og saa slog han os inde i Håndfladen med den tykke Ende af Stokken, fra et til en halv Snes Slag efter Skøn. Jeg kan kun een Gang huske at have faaet den Straf, men ellers var det Prygl og atter Prygl. Jeg husker en Begivenhed. Det var om Vinteren, vi havde haard Frost, saa var det tilladt at gaa hen ved Kakkelovnen (som var anbragt midt i den brede Gang) i Fritiden, men der var

⁷ Anders Uhrskov. *Skæbner*. Tredje bind i serien *Liv og Levned*. H. Aschehoug & Co. Dansk Forlag. København. 1929.

⁸ Uhrskovs note: Der er Tale om den sakaldte *indbyrdes Undervisnings Metode*, som brugtes i ældre Tid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

sjældent ret megen Varme, men den Dag skulde vi da saa nær til, som vi kunde komme. Der var saa en lille Fyr, der blev ved at mase paa for at komme til, saa var der et Par af de store, der tog den lille og satte ham op paa Kakkellovnen. Der blev jo Jubel, men kort efter kom Degnen ind. Vi søgte jo hen paa vore Pladser, men Stakkelen, som sad oppe paa den høje Kakkellovn, kunde ikke komme ned, og Degnen gik forbi og saa ham ikke, men han hørte jo en Fnisen omkring i Skolen. Saa blev han jo gram. "Tag Spanskørret! Jeg skal Herren hjælpe mig (det var en Ed) lære jer!" Han omkring i Skolen: "Hvem var det - hvem?" Derved kom han til at vende sig om og fik øje paa Kakkellovnsfiguren. Han gik saa hen og hjalp ham ned. Saadanne løjer blev som Regel ikke straffede. Der var en mærkelig Enighed iblandt os, det kom sig af, at det altid var de store, der lavede Festen, og de var for os smaa ligesaa farlige som Degnen, saa vi skulde nok holde tæt.

En ting vil jeg endnu tilføje. Vi havde Nummersystem. Vore Navne blev aldrig nævnet, men kun Numret, naar vi blev raabt op, eller naar han kaldte. Saadan gik min Skolegang i 2 Aar. Saa fik vi en ny lærer, som hed *Smith*, det kan nok være, der blev forandring. (Jeg vil dog tilføje, at jeg dømmer ikke den gamle Lærer saa haardt nu som dengang, fordi han var en gammel Mand, og saa var han overlæstet. Vi var nemlig 72 Børn i den lille Klasse.) Naa, men tilbage, jeg husker saa tydeligt den første Morgen, Hr. Smith kom ind i Skolen. Vi rejste os op, som vi var vant til, og han hilste høfligt: "God Morgen, børn!" og saa holdt han en lille Tale til os, han haabede nok, at vi skulde blive gode Venner, m.m. Og det blev vi lige med det samme. Saa skulde vi synge den Morgensalme. "I Østen stiger Solen op." Han begyndte at synge, men vi tav stille. "Hvorfor synger I ikke? Dem, der kan, maa synge med." Han begyndte igen, men ikke et Kvidder. "Kan I ikke den Salme?" (Vi havde aldrig sunget før.) "Ja, saa maa I lære den." Saa hentede han sin Violin og begyndte at spille. Jeg kan ikke beskrive den Begejstring, dette voldte. "Nu maa I høre efter," sagde han, "jeg er vis paa, at der er mange, der godt kan synge." Han spillede saa Melodien igennem nogle Gange. "Nu kan I den vel?". Han sang saa igen, og vi sang med, saa godt vi kunde, og siden gik det udmærket. Vi fik saa en Times sangøvelse hver Eftermiddag. Og Forandringen, der blev, kan bedre tænkes end beskrives. Der blev ikke meget andet tilbage af det gamle end Bygningen og andre mur- og nagelfaste Genstande. Nu fik vi ogsaa at vide, hvad de store Skilderier, som hang paa Væggene, betød. Det var Landkort, det havde vi heller ikke vidst før. Men det bedste af det hele var, at Tampen blev fuldstændig bandlyst.

Jeg naaede at komme op i anden Klasse, saa blev jeg forflyttet, hvad jeg nu vil fortælle lidt om, og tager dermed afsked med Sæby Skole. Jeg har glemt at fortælle, at det var i Sæby-Gjershøj Kommune, at vi boede.

Min Fader kan jeg ikke huske, og min Moder var alene om at opdrage os to Drengene (jeg har en Broder, som er 4 Aar yngre end jeg), men hun var fattig for Alvor. 2 gange om Maaneden maatte vi hente et Lispunds-brød nede hos Bageren paa Kommunens Regning, saa fik hun Stokpenge, saa vidt jeg husker 2 Gange om Aaret - det beløb sig til et Par Daler eller saa hver Gang - samt et Par Læs Risbrænde om Aaret, og det var gerne grønt, og hun maatte jo bruge det med det samme. Vi boede i det saakaldte *Præstehus*. Der var en stor aaben Skorsten midt i Huset og Indgang lige udfor mod Syd. Til begge Sider var en Stue paa to Fag og et Kammer paa et Fag ved begge Gavlene. I Kammeret mod Syd boede en Enke alene, i Stuen to Hold Folk, Mand og Kone og en Enke, alle Gamle Mennesker. De havde fælles Stue, men dog hver sin Seng. I Stuen mod Vest boede et Par yngre Folk, som havde tre, fire Børn, og i Kammeret boede vi. Alle havde vi fælles Skorsten⁹. Ved hver Side var der af raa Lersten muret et Stillads op, i Midten var anbragt et Hul til at koge i; saa var der et godt Stykke oppe paa Muren sat et stort tykt Spir, derpaa hængte de saa en Grydekrog, som kunde lænkes ud og ind efter Behag. Der hang saa Gryden. Men hvordan de fik noget kogt ved saadant Brændsel, forstaar jeg ikke, men det gik ud over Sengehalmen. Der maatte en Viske til, saa laa de der paa Knæ og pustede til den Smule Flamme i en Røg, saa de var ved at kvæles. Mad og Kaffe lavede de i Kompagni, den ene i

⁹ Uhrskovs note: (D.v.s. Køkken. Dette havde i ældre Tid et aabent Ildsted under den aabne Skorsten).

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Dag og den anden i Morgen for ikke at vente paa Fyrstedet. I Kamrene var der ingen Kakkellovn, saa om Dagen opholdt vi os i Stuen alle.

Men det var værst, naar Moder skulde vaske, jeg husker, at vi havde kun een Skjorte hver, og naar den skulde vaskes, saa maatte vi gaa uden Skjorte, til den blev tør ved Kakkellovnen i Stuen.

Vi havde da en Seng at ligge i, men Sengeklæder havde vi egentlig ikke. Et gammelt Dynevaar var fyldt med Rughalm, det var Overdynen. Hovedpuden var en Sæk med Halm og under kun nogle Pjalter, men godt med god Rughalm, som vi tiggede hos Bønderne. Lagener kendte vi ikke meget til, uden naar Mor kunde tigge et gammelt Lagen, hvor hun arbejdede. Hendes Hovederhverv var ellers Spinderokken. Som hun kunde spinde! Det dømmes jeg efter det, hun var søgt. Og hun var flittig som en Bi. Hun sad der og snurrede tidlig og sildig. Hvad hun tjente, ved jeg ikke, men hun kom gerne hjem med Godter, naar hun havde været til "Snevergilde", saasom Sild, Flæsk, Ærter, Gryn, Kartoffler eller lignende Ting, men det bedste var naar nogen slagtede. Saa gik vi derhen et par Dage efter, saa fik vi gerne lidt Pølse.

Men det kunde ikke slaa til, hverken Fortjeneste eller Understøttelse. Vi maatte ud at tigge et Par Dage hver Uge, og det traf jo tidt Skoledage, saa af den Grund blev jeg jo meget forsømt i Skolen. Men da jeg var 10 Aar, gik det op for Sogneraadet, at det var galt. Og en skønne Dag kom der 2 Mænd og meddelte Mor, at nu skulde vi to Drengs sættes ud i Pleje. Der blev jo Sorg, men det hjalp ikke. Jeg kom til en Gaardmand i Biltris, min Bror kom til en Gaardmand paa Sæby Mark, og Mor rejste ud at tjene. Min Broder fik en slem Plads, og mig gik det ikke stort bedre. Jeg stod vel nærmest i Rang med Hunden. De tog os jo kun for Fortjenesten og Fordelens skyld. Men jeg led ingen Nød, hvad Forplejningen angik. Jeg kom til November, og den første Vinter fik jeg lov til at gaa i Skole hver Dag baade i lille og store Klasse for at oprette det forsømte.

Folkene i Biltris, hvor jeg kom i pleje, havde selv 5 børn, 4 piger og en Dreng. Drengen var den yngste, han var kun et aar gammel, da jeg kom der, men med Børnene gik det ellers meget godt. Og konen maa jeg særlig love for, ellers havde Livet været uudholdeligt. Manden kan jeg hverken rose eller laste. Det sidste, fordi han er død for mange Aar siden. Men saa meget kan jeg sige, at han havde en stor Omgangskreds, og disse var ikke valgte mellem Afholdsfolk. Der var ofte Selskaber, og da blev der ikke sparet paa de vaade Varer. Saa gik den jo løs med forskellige Idrætter som sang, Brydning, Kraftprøve og inde Kortspil. Naar de saa havde moret dem det, de gad, saa maatte jeg frem for at synge for dem. Jeg havde en god Sangstemme og kunde en Del Revyviser og andet Vrøvl. De stak mig saa en Del Drikkepenge. En saadan Koncert kunde ofte vare til langt ud paa Natten. Men jeg skulde alligevel op om Morgenen, om Vinteren Kl. 7, men om Sommeren Kl. 4, og ud til Kreaturerne. Men der var da en Karl - en gammel Svend, noget op i Fyrreerne - jeg maa takke ham i hans Grav. Han tog mig tidt i Ansvar, naar det tordnede over Hovedet paa mig.

Fodringen var nem dengang. Køerne fik et Foder Halm om Morgenen, som de stod og snusede i, mens vi rensede Stalden. Naar vi saa havde faaet Davre, saa fik Køerne et Foder Hakkelse blandet med Avner, den aad de; derefter fik de Halm igen, men den rørte de ikke. Saa om Middagen et Foder Hø, naar vi ellers havde noget. Jeg husker et Aar, vi avlede kun 3 læs Hø, da fik Køerne kun Hø de tre Højtidsaftener, Jul, Nytaar og Helligtrekonger. Men det Aar fik de 2 Gange Hakkelse om Dagen, men der blev saa blandet lidt Skraa i. Vi hentede en Skæppe ned fra Loftet om Morgenen, naar vi havde fodret, saa blev der blandet til næste Dag i en stor Foderkasse. Det blev saa gjort vaadt, det skulde være det bedste.

Der var som Regel 10 Køer foruden nogle Kalve. Men Kalvene fik ikke Hakkelse, men Hø. Ligesom Hestene fik Hø en Gang imellem. Der var 4 Heste, det var jo kun en lille Besætning paa en Gaard paa ca. 70 Tdr. Land. Men der var en Del daarlig Jord. Der var endog meget, som slet ikke blev dyrket,

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

men han holdt en Masse Faar, som om Sommeren udelukkende levede paa Sandjorden og Brakjorden.

Han brugte altid Helbrak og 6 Markers Drift med Rug, Byg og Havre samt 2 Aars Græs og Brak. Faarene bestod af en halv Snes Lammefaar og 20 Beder. Disse Beder skulde være 4 Aar gamle, før de skulde slagtes, og der blev slagtet 4 hvert Efteraar og blev saaledes lagt 4 Lam til hvert Foraar, til Beder altsaa, foruden Gimmerlam til Tillæg. Disse Dyr kunde blive umaadelig fede; der var noget at gnave paa hele Aaret, som var godt.

Der var ellers mange Ting, som vi ikke havde der i gaarden, da jeg kom der, og som først blev anskaffet senere, f. Eks. en Fjedervogn, en Hakkelsesmaskine eller en saadan Luksus som en Lampe, dog jo, i lygten havde vi en lille Bliklampe, som vi hældte Olie eller Tran i, ellers var det Tællelys. Naar der var fremmede, saa kom der 2 Lys paa Bordet, saa blev de sat ved Siden af hinanden midt paa Bordet med Lysesaksen ved Siden. Manden maatte saa sidde og snyde Lyset hvert Øjeblik. Ellers om Aftenen saa havde Kvindfolket en saakaldt *Lysekælling* henne ved Kakkelovnen. Det var en Stage af et Bords, Højde med en rund Brik paa hver Ende, forsynet med 3 smaa Ben under den nederste Brik og den øverste med et Hul i Midten til at sætte Lyset i, samt en Lysesaks. Der sad saa Konen og spandt og Pigerne med deres Haandarbejde og jeg, saalænge jeg skulde læse mine Lektier, hvilket ikke tog saa lang Tid, saa satte jeg mig hen ved Bordet. Kl. 8 gik vi som Regel i Seng om Vinteren, men vi gav da Hestene et Foder først.

Men vi tilbragte ellers den meste Tid nede i Skæreløen om Dagen med at skære Hakkelse paa et lille Skæretøj, det var et drøjt Arbejde, og der skulde jo en Masse Hakkelse til naar Køerne fik med. Ja saagar Faarene, naar de begyndte at læmme hen ad Vinteren, saa fik ogsaa de Hakkelse med lidt Skraa paa. Roer kendtes ikke der i Byen. Der var kun een Mand der i Byen, der havde en Fjedervogn og en Tærskemaskine, ellers blev al Sæden tærsket med Plejl.

Det Aar jeg gik til Præsten, da fik vi en Hakkelsesmaskine (selvfølgelig til Haandkraft). Det kan nok være, at det var en begivenhed, der vakte Opsigt. Folk fra Byen, ja længere borte, kom for at se dette Vidunder. Det skulde jo være en stor Lettelse, men jeg brød mig ikke om den Lettelse. Saa skulde Manden da hjælpe os, hed det. "Nu kan I gaa ned og vælte noget frem, saa skal jeg komme og hjælpe jer." Ja det var en rar Hjælp. Saa stod han og lagde i, og saa kunde vi staa og trække en Times Tid ad Gangen. Naar det var imod Højtiden, saa maatte vi jo begynde i god Tid, for at vi kunde have fri i Helligdagene. Mortensaften holdt vi nok hellig, men der blev ingen Forskel gjort med den Aften. Men Julen! Der skulle jo gøres rent alle Vegne, men en hel Del kunde jo gøres i Forvejen, saasom Hønsesus, Svinehus og hvad andet indvendig der var, men Juleaften da begyndte vi, naar vi havde spist til Middag. Saa var det først Kostalden, saa blev Portene lukkede, og 2 køer blev sluppet ud (vi havde nemlig Vand i Gaarden), saa skulde jeg sørge for, at der hele Tiden var Vand i Truget, imellem som jeg hjalp til i Stalden med Rengøring. Spindelvæv og alt Smuds blev fejjet ned fra Stænget (der var ikke Loft) og af Væggene. Vinduerne blev pudset, og i Baasene blev der skrubbet og skrabet fuldstændig rent og strøet med rent Rughalm, og den Aften skulde Køerne have et Foder Hø, hvor lidt vi havde.

Derefter kom turen til Hestestalden og Skæreløen, ja selv Hundehuset blev ikke glemt.

Vi kunde som Regel blive færdig til hen ad 4, saa vaskede vi os og gik ind at ønske glædelig Jul. Var Tærskemanden og hans Kone ikke kommet, saa maatte vi jo vente, til de kom, før Maaltidet kunde begynde. Der var saa skaaret Sigtebrød, Smør og Ost samt Øl og Snaps paa Bordet til at begynde med, derefter Risengrød og Steg. To nye Tællelys midt på Bordet. Vi langede jo alle til det samme Fad og drak alle af det samme Krus. Efter Måltidet sang vi saa et par Julesalmer. Naar vi havde sunget og snakket en Tid, saa kom Kortene frem. De voksne spillede gerne Sjavs, men Børnene og jeg fik at Spil for os selv paa den nederste Ende af Bordet. Vi spillede Brus og Sorteper. Ud paa Aftenen fik vi Puns

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

og Æbleskiver. Derefter sang vi gerne nogle Sange. Det var jo Børnene og mig, der sang. Naar Klokken saa var hen ad 10-11, fik vi Kvældsnadver og hver 4-5 æbleskiver, som vi skulde tage med ind i Kamret til at spise Julemorgen, før vi gik i Stalden. Således alle de hellige Aftener. -

Jeg kan fortælle Dem, at jeg blev tidlig gift, men jeg har aldrig fortrudt det. Jeg fik en god Kone, og vi fik en stor Børneflokk, saa der skulde jo meget til for at leve, og Fortjenesten var ikke ret stor dengang. Hos Bønderne 66 Øre om Dagen samt Kost. Vi boede hos min svigermor, der var 5 tdr. Land til Huset. Vi havde saa en Bonde til at behandle Jorden, imod at jeg skulde høste hos ham, og naar Høsten var forbi, saa var Pløjelønnen betalt, uanset om den varede kort eller længe. Den Akkord var jeg godt tilfreds med. Maaske De vil undre Dem over, at jeg kunde høste 2 Steder. Jo, det gik saadan til, at hos Gårdmanden, hvor jeg høstede for Pløjningen, der varede Høsten under gunstige Forhold 3 a 4 Uger, og saa var Svanholm ikke mere end halv færdig, sommetider ikke engang det. Saa gik jeg derud, saasnart vi var færdig hjemme.

Da Daglønnen var for lille, var jeg nemlig begyndt at gaa paa Arbejde paa Svanholm; der fik vi 1 Kr. 16 Øre om Dagen almindelig, men i Slaatiden 1 Kr. 25, og naar Høsten kom, steg Lønnen til Højdepunktet 1 Kr. 48 Øre, men det var altsammen paa egen Kost. Saa maatte vi jo nøje regne ud, hvad disse mange Penge skulde bruges til. Brødet købte vi ikke, vi leverede den Rug, vi høstede - ca. 4-5 Td. om Aaret - og betalte 2 Kr. i Byttepenge, og vi maatte selv hente Brødet paa Blakke Mølle da Bageren ikke som nu kørte ud med Brødet.

Nej, men der var jo andet Husbehov, Bønner, Sukker, Mel, Gryn, Petroleum, kortsagt alt (Brændsel fraregnet, det maatte jeg altid laane Penge til). Vi skulde have en Pt. Petroleum, et Par Pd. Fedt, amerikansk, samt lidt af hver af de andre Ting. Saa kunde Konen komme og sige: "Ja, jeg skulde vaske noget i denne Uge, saa jeg kommer til at faa et Pd. Sæbe og 2 Pd. Soda." - "Ja, saa maa vi nøjes med et Pd. Fedt, saa kan det lige gaa an." Sukker købte vi ikke mere end et Pd. af hver Slags, Kandis og Puddersukker, som det kaldtes. Vi brugte nemlig ikke Sukker i Kaffe og The som nu, nej, vi tog med Spidsen af en Kniv saa meget som en halv Theskefuld og strøg paa vores Mad, som vi saa spiste til Kaffen. Vi var dengang som før nævnt 3 voksne, foruden 2-3 Børn, men paa den Maade kunde et Pd. Sukker slaa til hele Ugen. Mælk havde vi da ogsaa den meste Tid af Aaret, da vi altid havde en Ko. Vi kærnede selv vort Smør, lavede Ost, bryggede Øl, Humlen avlede vi ogsaa selv, og Maltet byttede vi os til ved at bytte med en Skæppe byg for en Skæppe Malt, samt 33 Øre i Byttepenge.

Udgifterne var ikke store, vi sad jo paa Svigermoders gamle Fæste, og det var ikke mere end 30 Kr. om Aaret til Herskabet og saa et Par Kroner hver Kvartal til Kommunen, det var det hele. Der var nemlig ikke Tiende paa den Jord.

Jeg tænker, at man vil spørge: Hvor fik du Tid til at gaa saa meget paa Arbejde, naar du havde 5 Tdr. Ld. at passe?

Jo, det gik udmærket. Jeg havde jo de hellige Dage og saa de lange Aftener. Jeg stod og tærskede Sæden om Aftenen (ved Lygte, mener De vel?) Nej, det gik meget snildere til. Der var mellem Stuen og Loen en Lervæg og midt paa denne et Hul paa en halv Snes Tommer paa Højleden og 6-7 Tom. bredt, og som var forsynet med en Rude ud mod Loen.

Vi havde en lille Lampe uden Glas, den blev sat op i hullet, saa kunde vi alle se ved det samme Lys. Jeg tærskede, og Kvinderne kartede og spandt, og Børnene legede Skjul (det sidste ikke mindst vigtigt; der var jo saa rart mørkt omkring i Krogene). Men bemeldte Hul var ikke synlig om Dagen; der hang et Skilderi for.

Ja, saaledes hensled 2 Aar. Men det, jeg syntes der pinte mig mest, det var den lange Vej, da jeg boede

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

ude ved Holbækfjorden, saa jeg havde en 3/4 Mil at gaa. Arbejdstiden var fra 5½ Morgen til 7 Aften, dog ikke om Vinteren, saa holdt vi op Kl. 6, men mødetiden var den samme. Saa blev der hængt Lygte nede paa Laden, Tærskemaskinen sat i Gang, saa gik den et Par Timer ved Lys. Skulde vi i Marken, da red vi ud af Gaarden paa Slaget 6. Det var mange Gange saa mørkt, at vi ikke kunde se at finde Plovene. Men hvad blev der bestilt? Vi kørte hen i en Lavning, saa holdt vi der, til det blev nogenlunde lyst. Et Arbejde blev heller aldrig afbrudt, enten det blev Regnvejrr eller Snestorm. Jo, i Høsten blev der da taget noget Hensyn til Vejret.

Der var heller ingen Orden med noget dengang. Der blev lavet noget groft Svineri mange Gange. Sæden blev mejet med Maskiner (Aflægger), saa paa Hjørnerne naar de vendte med Maskinen, saa kørte de et Skridt inde i Sæden, den blev jo saa trumlet ned. Vi Husmænd blev sendt ud at binde. Jeg husker, engang jeg var med at binde Blandsæd (det var god lang Sæd), saa det, som laa paa Hjørnerne, det rejste vi op i store Lokker og bandt et Baand om, men lod det staa paa Roden. Vi skulde jo binde det, men ikke skære det af. En anden Gang vi bandt Havre, som var saa fuld af Tidsler, at den knapt var til at komme nær, da snoede vi nogle lange Baand og med Riverne væltede store Bunker sammen i Baandet, og saaledes blev Tidslerne bundet. Naar de saa skulde køre ind, saa maatte to Mænd hjælpes ad at hive saadan et Neg op paa Vognen. Og saadan i den Dur gik det. Noget af Gavtyvestreger og noget af Sløseri.

Men det værste paa saadanne Steder det er, eller var da dengang, Snapseriet. Der var næsten hver Dag Bud efter Brændevin, det var bare om at faa saa meget af det som muligt. Men det gik tidt ud over os selv. Jeg skal fortælle et Eksempel, det var om Vinteren. Vi blev 8 Mand sendt hen til Laden at tærsk Rug og lave Langhalm. Saa hen paa Dagen blev 2 Mand kommanderet op paa Magasinet at flytte nogen Sæd, og for dette Arbejde blev de af en Forvalter, som hed *Brolin*, bevilget hver 2 Snapse ekstra. De fik en Seddellydende paa 4 Snapse samt Navn, saa kunde de gaa ned i Køkkenet og faa det, men aflevere Seddelen.

Nu kom den ene Mand hen i Laden for at hente en Flaske ved sit Madtøj, som stod der. "Ja, nu kan I se," sagde *Peter Nielsen* (saa hed Manden) til os, "nu kan vi da faa en Snaps til Middaften, men hvad kan I?" - "Tøv et Øjeblik!" er der en der svarer, "kan der ikke staa et Tal paa den Seddel, saa der kan blive lidt til os med?" (Dette var før prøvet). "Ja, hvad skulde det være for et Tal?" - Men vi blev da enige om, at der kunde staa et Ettal foran, altsaa 14 Snapse. Manden tog en Flaske og gik og kom meget rigtig med de 14 Sn., og dette blev ogsaa hurtigt fordelt, hver fik sin Part.

Men vi var ikke engang færdige med vort Maaltid, før der kom Bud fra Forpagteren, om Peter Nielsen vilde komme op, Herren vilde tale med ham. Naa, dermed var Krigen erklæret. Peter gik og kom kort efter tilbage, lidt lang i Ansigtet. "Nu er jeg færdig. Jeg har faaet mit Regnskab, men jeg har ikke sagt noget, saa naar I holder Kæft, saa faar han aldrig at vide, hvem der har skrevet det falske Tal."

Saa fik vi jo Forklaringen om, hvorledes Forpagteren var kommet ned i Køkkenet, havde set Seddelen, sendt Bud efter og udspurgt Forvalteren. - "Jeg har kun sagt, at jeg ikke har skrevet det, hvad han jo bestemt troede," føjede han til.

Nu stod vi jo og gloede som de Kujoner, vi var. Vi burde jo gaaet op til Forpagteren og sagt, som det var, saa havde han som den fornuftige Mand, han var, tilgivet os, og vi havde alle faaet Lov at blive. Men som sagt, vi tav stille og lod Peter Nielsen gaa.

Men jeg var den mest brødebetyngede. Det var nemlig mig, der havde skrevet det falske Tal og endda paa en egen Maade. I Mangel af Blyant brugte jeg en Tinknap, som sad fast i min Trøje, idet jeg lagde Seddelen paa Laaget af min Madkasse og mig selv ved siden af, mens jeg skrev.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Et par Måneder efter traf jeg en Dag Peter Nielsen i Butikken, som vi kaldte det, hos Købmanden i Venslev. Nu var han lidt tør af sig. Da han havde staaet lidt, saa sagde han nok saa lunt: "Du har ingen Tinknapper i din Trøje?" "Nej," svarede jeg, "det har jeg ikke, men hvordan er det ellers gaaet dig?" - "Ja, jeg har ikke lidt noget Tab ved det, 2 Dage efter fik jeg Arbejde paa Overberg, og der faar jeg endda lidt større Dagløn."

Dermed var Samtalen forbi, men det glædede mig at høre. Jeg har skrevet dette saa udførligt for at vise, hvor stor Magt Kong Alkohol kan have over Mennesker. Nu, mange Aar efter, staaer dette for mig som noget af det grimteste, jeg har været med til. Grimt i mere end een Henseende, som De lettere kan tænke, end jeg kan beskrive. -

Mejeridriften paa Herregaardene var i min tidlige Ungdom helt anderledes end nu. Dengang udførte man alt Arbejde med Haandkraft. Kl. 4 Morgen stillede Pigerne i Stalden at malke (Mændene malkede ikke dengang undtagen Eleverne, som lærte Mejeriet). Det varede saa et Par Timer under Bestyrerens Tilsyn. Dette Arbejde gik som Regel under Sang og Gemytlighed, men det kunde ogsaa hænde, at et Par sad og skældte hinanden Huden fuld over kæresteri og saadan noget. Der var aldrig en Pige paa Herregaarden, uden at hun var forlovet med en eller to af Karlene. Mælken blev efterhaanden hældt i store Junger, som rummede et Par Hundrede Pund. Disse Junger var svære, lavet af Træ, ligesom alt andet Mejeritøj, med Jernbaand om og forsynet med en svær Jernhank og formet som et Skæppemaal, brede forneden og snævre foroven.

Naar de saa var færdige med at malke (de havde en Snes Køer hver), saa bar de Mælken ind, som de skiftedes til. Men dette Arbejde har jeg altid beundret mest af det hele. De havde nogle Bærestænger paa vel 3 Alens Længde med en Jernkrog paa Midten, og det var en Fornøjelse at se, som disse Piger kunde nappe en saadan Junge Mælk - en foran og en bagved, de var enige om Taget, nu har vi fat, op med den paa Skulderen. De gjorde mange Mænd til Skamme der.

Nu kommer vi til Mælkens næste Behandling. Det var at si den. Dertil brugtes Bøtter, ogsaa af Træ. De var flade, men brede og malet grønne udvendig, røde indvendig. Disse, som stod pænt i en Stabel ude i Gaarden, blev nu baaret ned i Kælderen og sat paa Gulvet i 2 og 2 Rækker, saa der mellem hver 2 Rækker var en Gang, ca. en Alen bred, hvor de kunde gaa, naar de skulde skumme. I disse Bøtter blev Mælken saa siet op og saaledes et Døgn, før den blev skummet. Dette Arbejde blev udført af Mejersken og gik til paa den Maade, at hun havde en flad Ske af Blik og hældte dermed Fløden i en stor Spand, som stod paa Gulvet ved Siden. Fløden blev saa hældt i Kærnen. Der blev kærnet hver Dag. Af den Mælk, der ikke brugtes i Husholdningen, lavede man Ost. Kærnemælken løb ned til Svinene, jeg siger løb, fordi jeg husker, at der paa Egholm var en Rende fra Mejeriet ud i Svinehuset til en stor Beholder lignende som en Ajelebeholder, kun var den ikke støbt, men muret. Deri løb alt Affald, samt Valle.

Nu var der jo en masse Arbejde med at vaske alt Maltetøjet af. Der blev skuret og skrubbet hele formiddagen, saa om Eftermiddagen saa havde Pigerne vel fri til Kl. 4, til de igen skulde malke? Nej, de maatte gaa ind i Spindestuen og gribe hver sin Rok og spinde til den Tid. Det var altsammen Spind af Hør. Man avlede ogsaa Hør paa en Herregaard.

Uld har jeg aldrig set er spundet der trods det, at de havde mange faar af spansk Race, men al Ulden blev solgt. Jeg har set Faareflokke paa 4 a 5 Hundrede. Der gik et Par gamle Mænd, som ikke bestilte andet end vogte Faar, ligesom der i Stalden gik nogle gamle Svende, et Par Stk. til at fodre og et Par andre til at muge, hver havde sin Bestilling. Men de fik jo heller ikke ret stor Dagløn, en Mark (33 Øre) om Dagen, samt Kosten. Jeg har kendt en Mand paa Svanholm, som hed Per, kaldet Mugeper, fordi han gik i Stalden og muggede altid, han havde vist gaaet der i al sin Tid. Han var, hvad man kalder, lidt hen ved en Side. Det var galt for ham, da vi fik Kr. og Ørepenge. "Nej," sagde han, "det er

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

ikke nu, som da vi havde de gamle Penge. Nu faar man nok nogle Hundrede, men de tæller jo ikke mere end det halve.. Nej, dengang fik man de rigtige 25 hver Skiftedag” (Maj og Novbr.) Dermed mente han 25 Rigsdaler. Det var altsaa 50 Daler om Aaret for saadant Arbejde. Men Karlene fik heller ikke mere. Og Pigerne fik vel 30 Rdl.

Men jeg kommer fra det, jeg vilde fortælle. Mælkekælderer paa Egholm det var et Rum, som naaede over en hel Længe. Væggene var af Kampesten; der var en seks til syv Trappestrin derned. Naar man talte dernede, sang det ligesom i en Kirke. Der stod saa Kærnen ved den yderste Gavl, den blev trukket af Hestekraft. Der var et Par gamle Heste til det samme, samt til om Sommeren at gaa for Mælkevogn. Der er maaske dem, der aldrig har set en saadan Vogn. Den lignede nærmest en Bryggervogn. Den var lang med et højt Sæde foran, ved hver Side laa et Stykke Tømmer, som i Underkanten var forsynet med Kroge til at hænge Jungerne i, og tværs over disse Træer var lagt Brædder til at gaa paa, og midt i Vognen paa langs var en høj bøjet Jernstang, ligeledes med Kroge, hvorpaa Spandene hængte, og paa hver Side af denne var en Bænk, hvor Pigerne kunde sidde, deres Skamler lagde de ind under Bænkene. Saaledes anbragt, mens Mejeristen kørte Vejen.

Pigerne var ellers ikke saa tvungne, end de godt kunde faa fri, naar de stillede en Kone for dem til at malke og sagde til Bestyreren: “Jeg skal bort i Dag, men Marie Skrædder eller Kirsten Per Niels kommer og malker”, saa kunde de gaa, enten det var hellig eller søgne Dag. Men det maatte de jo selv betale for.

Kosten, man fik paa Herregaardene den gang, var efter min Mening god, bedre end hos Bønderne. I hvert Fald paa de to Gaarde, jeg har kendt. Men sikke Kamre og sikke Senge. Jeg husker paa Egholm, som var det Sted, hvor jeg mest kom som Barn. Der var 4 Senge for Enden af hinanden paa langs af en lang smal Stue, og oven over disse var andre 4, saa de maatte bruge en høj Trappe for at komme derop. Disse blev kaldt Storkerederne, men de var ellers ganske ens alle, store nok til to i hver. Saa ved siden af dette Sovekammer var Spindestuen; der stod en stor Kakkelovn (Bilægger), som gerne var rød baade af Rust og Varme. Brændsel manglede der ikke, og de brugte den ogsaa. Her tilbragte de Aftenen ved Spinderokken, om Vinteren ved Hjælp af Kakkelovn og Tællelys, det hændte nok imellem, at en blev søvrig og sad og nikkede ved Rokken, saa var der en hjælpsom Haand, der tog Lyset og stak hen til hendes Blaartot, saa den blussede af. Saa kom Øjnene op. Dette sidste har jeg fra min Moder, som havde tjent paa Gaarden. - - -

Som foran nævnt blev jeg ked af at arbejde paa Herregaarden af flere Grunde, da der var gaaet godt 2 Aar. Storken var kommet tidlig det Aar og havde kigget ind til os i Forbifarten. Den Vinter efter lærte jeg saa at lave Træsko, og siden gik det da noget bedre. Der kunde jeg da tjene 2 a 3 Kr. om Dagen foruden en ekstra Fortjeneste med at røge Flæsk og Pølser for Folk. Dengang købte vi Træet paa Roden i Skoven og fældede det selv, saa havde vi det for 5 a 6 Kr. pr. Læs. Men saa var Træskoene jo ikke mere end halvt saa dyre som nu, vi fik en Kr. for et Par Træsko paa 10 Tom., 10 Øre mere for hver Tom., der var over, eller mindre nedefter. Men det var en ganske god Forretning alligevel.

- - -

Fiskeri har jeg ogsaa drevet, men det er der ikke stort at melde om, da jeg aldrig har drevet noget Storfiskeri, men kun fisket med Torske- og Aaleruser Foraar og Efteraar. Men nu de sidste 3 Aar har jeg slet ikke fisket Torsk, da det paa Grund af de daarlige Afsætningsforhold ikke har betalt sig. Med Aalen gaar det bedre, den kan altid sælges til en jævn god Pris, fra 1½ til 2 Kr. Kg. Ja, der var en Vinter i Slutningen af Krigsaarene, da Prisen paa Aal gik saa højt som til 6 Kr. pr. Kg. Den gik til Tyskland. Da havde Smedene travlt med at lave Aalejern, da alle, som kunde, baade Gaard- og Købmænd, ja, endogsaa Børn skulde ud at stange Aal.

Men der var ogsaa noget, som ikke var helt lovlig. Naar man et Par Dage ikke fik ret meget, saa lod man dem ligge, til man fik lidt mere. Saaledes saa jeg et Sted Aal i en Kvase, som laa i nogle Dage i

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Tøvejr og blev halvraadne, men saa fik vi Frost, og denne Aal blev saa i frossen Tilstand solgt sammen med den friske, og saadan gik det nok mange Steder. Men hvad den brugtes til, ved jeg ikke. Men det er ellers ikke saadan at stange nu som for 30 a 40 Aar siden. Da kunde man stange 10 Pund for et Pund nu paa samme Tid. Saa fik man jo ikke saa stor Pris som nu, ca. 25 Øre for Pundet, men der var da noget til Føden. -

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre



Figur 13. Oversigt over Chresten Julius Jensens kendte aner (Doris' morfar).

På faderens side var de fleste af Chresten Julius Jensens forfædre gårdmænd i Horns herred i det tidligere Frederiksborg amt, dels i Krogstrup sogn, dels i Ferslev sogn. Kun enkelte var husmænd.

Chresten Julius' far var gårdmandssøn og var tjenestekarl og arbejdsmand. Allerede da Chresten Julius var lille, blev hans forældre skilt, og efter få år rejser hans far til Amerika.

På moderens side var Chresten Julius' forfædre husmænd i det tidligere Roskilde amt i Sæby og Gershøj sogne. Desuden kommer enkelte af forfædrene fra Svogerslev sogn i Roskilde amt.

Chresten Julius Jensens aner beskrives i det følgende.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

E.2 Chresten Julius Jensens forældre (Doris' oldeforældre)

12. **Jens Pedersen.** Han blev født den **12. januar 1830** i Ordrup i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev døbt den 28. marts 1830 i Krogstrup kirke.

Jens' far, Peder Nielsen, dør den 27. april 1832, hvor Jens kun er 2 år gammel (se nedenfor ane nr. 24 Peder Nielsen).

Jens' mor, Ane Christiansdatter, gifter sig igen den 24. november 1832 med Christen Jensen (se nedenfor ane nr. 25 Ane Christiansdatter).

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jens Pedersen 4 år gammel. Han bor sammen med sin mor og sin stedfar, Christen Jensen, der er gårdmand i Ordrup by i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Desuden bor der Jens' halvbror Tolver Nielsen fra moderens første ægteskab samt Jens' søskende Niels, Karen, Hendrik, Ane Kirstine, Ane Margarete og Peder. Sidstnævnte bror er døbt Peder Nielsen og altså ikke døbt med efternavnet Pedersen. Han fik således samme navn som sin fader, hvilket formentlig er sket til ære for faderen, der døde inden sønnen blev døbt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	23	Gift	Gaardmand
Ane Christiansdatter	46	Gift	Hans Kone
Tholver Nielsen	18	Ugift	Deres, Barn
Niels Pedersen	15	Ugift	Deres, Barn
Karen Pedersdatter	12	Ugift	Deres, Barn
Hendrik Pedersen	11	Ugift	Deres, Barn
Ane Kirstine Pedersdatter	8	Ugift	Deres, Barn
Ane Magrethe Pedersdatter	6	Ugift	Deres, Barn
Jens Pedersen	4	Ugift	Deres, Barn
Peder Nielsen Pedersen	1	Ugift	Deres, Barn
Inger Nielsdatter	19	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Jens Pedersen 10 år gammel. Han bor fortsat sammen med sin mor og sin stedfar Christen Jensen. Stedfaderen er fortsat gårdmand i Ordrup by i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Desuden bor der Jens' halvbror Tolver Nielsen fra moderens første ægteskab samt Jens' søskende Karen, Hendrik, Ane Kirstine, Ane Margarete og Peder:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	28	Gift	Gaardmand
Ane Christiansdatter	53	Gift	Hans Kone
Tholver Nielsen	24	Ugift	Deres Barn
Karen Pedersdatter	19	Ugift	Deres Barn
Hendrik Pedersen	17	Ugift	Deres Barn
Ane Kirstine Pedersdatter	15	Ugift	Deres Barn
Ane Magrethe Petersen	13	Ugift	Deres Barn
Jens Petersen	11	Ugift	Deres Barn
Peter Nielsen	8	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Jens Pedersen 15 år gammel. Han bor fortsat sammen med sin mor og sin stedfar Christen Jensen, der er gårdmand i Ordrup by i

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Desuden bor der Jens' søskende Karen, Hendrik, Ane Kirstine og Peder. Endvidere bor der Ane Kirstine Eriksdatter og hendes datter Ane Marie. Ane Kirstine Eriksdatter er gift med Tolver Nielsen, der er halvbror til Jens Pedersen (søn i moderens første ægteskab). Ane Kirstine Eriksdatter anføres at være inderste, dvs. hun bor til leje. Hendes mand Tolver Nielsen bor der ikke (han er ved tællingen i stedet registreret som tjenestekarl på gården Ordrupdal på Ordrup Mark i Gentofte sogn, Københavns amt):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	33	Gift	Gaardmand
Ane Christiansdatter	57	Gift	Hans Kone
Hendrik Pedersen	22	Ugift	Deres Barn
Karen Pedersdatter	24	Ugift	Deres Barn
Kirstine Pedersdatter	20	Ugift	Deres Barn
Jens Pedersen	16	Ugift	Deres Barn
Peder Nielsen	13	Ugift	Deres Barn
Ane Kirstine Eriksdatter	25	Gift	Sønnekone, Inderste
Ane Marie Tolversen	1	Ugift	Hendes Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Jens Pedersen 20 år gammel. Han bor fortsat sammen med sin mor og sin stedfar Christen Jensen. Stedfaderen er fortsat gårdmand i Ordrup by i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Desuden bor der Jens' søskende Ane Kirstine og Peder. Søsteren Karen er blevet gift med Peder Olsen, og de bor til leje (er indsiddere) med deres lille datter. Endelig er Ane Marie Tolversdatter i pleje. Hun er datter af Jens' halvbror Tolver:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	39	Gift	Gaardmand
Ane Christiansdatter	62	Gift	Hans Kone
Ane Kristine Pedersdatter	24	Ugift	Deres Barn
Jens Pedersen	21	Ugift	Deres Barn
Peder Nielsen	17	Ugift	Deres Barn
Ane Marie Tolversdatter	6	Ugift	Pleiedatter
Ane Marie Pedersdatter	16	Ugift	Tjenestepige
Peder Olsen	23	Gift	Insidder og Dagleier
Karen Pedersdatter	29	Gift	Hans Kone
Ane Kirstine Pedersen	1	Ugift	Deres Datter

Efter folketællingen i **1850** flytter Jens Pedersen fra Krogstrup sogn i Horns herred, Frederiksborg amt. Han flytter formentlig til Gershøj sogn i Roskilde amt (sognet støder op til Horns herred), hvor han opholder sig, da han i 1852 bliver gift.

Jens Pedersen blev gift med **Sidse Marie Poulsdatter** den **19. december 1852** i Gershøj kirke i Roskilde amt. Jens var da arbejdsmand i Gershøj, mens Sidse tjente hos sine forældre, ligeledes i Gershøj.

Børn af Jens Pedersen og Sidse Marie Poulsdatter:

- i **Niels Peter Jensen**, født den 17. maj 1853.
- 6. ii **Chresten Julius Jensen**, født den 28. januar 1857, død den 19. oktober 1938.

Jens er kort efter deres bryllup blevet indkaldt til militærtjeneste, og ved folketællingen den **1. februar 1855** oplyses, at han er i garnison i Glückstad i Holsten. Hans kone Sidse Marie

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

opholder sig sammen med sønnen Niels Peter hos Sidse Maries mor. De bor i et hus uden jord i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Christensdatter	57	Enke	Husmandsenke. Ernærer sig med Spind og Syning
Sidse Marie Povlsd:	25	Gift	Enkens Datter. Ernærer sig med Spind og Syning. Manden i Garnison i Glückstad
Niels Peter Jensen	2		Datterens Barn

Da Jens' og Sidse Maries søn, Chresten Julius, bliver døbt den **22. marts 1857** i Gershøj kirke, er Jens kommet hjem fra militærtjeneste. Det oplyses ved dåben, at Jens er husmand og at de bor i Gershøj (Gershøj sogn, Roskilde amt).

Jens og Sidse Marie har dog formentlig kun boet sammen i kort tid.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor de således ikke sammen længere. Jens, der nu er 30 år, er blevet tjenestekarl på godset Krabbesholm i Gershøj sogn, Roskilde amt. Sidse Marie, der er 29 år, er blevet tjenestepige på Egholm Hovedgård i Sæby sogn, Roskilde amt. Børnene Niels Peter og Chresten Julius, der er henholdsvis 6 og 3 år, bor sammen med deres mormor og moster i et hus i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt.

Jens ønskede at blive skilt fra Sidse Marie, ifølge overleveringen på grund af hendes sygdom - "skør i hovedet".

Tidspunktet for Jens' og Sidse Maries skilsmisse kendes ikke, men det er efter december 1861 og før oktober 1864. I december 1861, da drengen Hans Peter bliver døbt, anføres Sidse Marie at være Jens Pedersens kone, og i oktober 1864, da drengen Anders Poul bliver døbt, anføres Sidse Marie at være Jens Pedersens fraskilte hustru.

Ved skilsmissen fik Jens forældremyndigheden over den ældste søn, Niels Peter. Han blev sat i pleje hos Jens' storebror Hendrik Pedersen, der var gårdfæster på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Moderen beholdt forældremyndigheden over den yngste søn, Chresten Julius (ane nr. 6, Doris' morfar), men også han blev anbragt i pleje, se ovenfor under ane nr. 6, Chresten Julius Jensen, og nedenfor under ane nr. 13, Sidse Marie Poulsdatter.

Folketællingen den 1. februar 1860 er det seneste vi med sikkerhed kender til Jens Pedersen. Ifølge overleveringer rejste han til Amerika, men der er ikke fundet oplysninger, der kan bekræfte dette. Han må i givet fald være udrejst efter folketællingen i 1860 og før folketællingen i 1870, men han er ikke fundet på listerne over ankomne til Ellis Island, hvor indrejsende til USA blev registreret.

Ifølge overleveringer kom Jens hjem fra Amerika og hentede sønnen Niels Peter efter han var blevet konfirmeret. Niels Peter blev konfirmeret den 6. oktober 1867. Han boede da hos Jens' storebror Hendrik Pedersen på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Her boede han også ved folketællingen den 1. februar 1870, hvor han er 16 år. Dette er det seneste vi kender til Niels Peter, og det må således være efter dette tidspunkt, at Jens i givet fald har været hjemme for at hente Niels Peter, men der er ikke fundet oplysninger, der kan belyse dette.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

13. Sidse Marie Poulsdatter. Hun blev født den **22. oktober 1830** i Gershøj sogn, Voldborg herred, Roskilde amt og døbt den 24. oktober 1830 i Gershøj kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Sidse Marie 3 år gammel og bor hos sine forældre og søskende i et hus i Gershøj by, Gershøj sogn, Roskilde amt. Faderen er fisker:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Poul Jensen	40	Gift	Fisker
Ane Christensdatter	37	Gift	Hans Kone
Johanne Poulsdatter	14	Ugift	Deres Børn
Christian Poulsen	12	Ugift	Deres Børn
Jens Poulsen	8	Ugift	Deres Børn
Sidse Marie Poulsdatter	4	Ugift	Deres Børn

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Sidse Marie 9 år gammel og bor fortsat hos sine forældre og søskende i et hus (angives at være uden jord) i Gershøj by, Gershøj sogn, Roskilde amt (hendes lillesøster, der hedder Sara, er i tællingen angivet at hedde Stine):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Poul Jensen	43	Gift	Fisker
Ane Christensdatter	42	Gift	Hans kone
Jens	13	Ugift	Deres børn
Sidse	9	Ugift	Deres børn
Stine	5	Ugift	Deres børn
Dorthe	3	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Sidse Marie 14 år gammel og bor fortsat hos sine forældre og søskende i et hus uden jord i Gershøj by, Gershøj sogn, Roskilde amt. Faderen angives at være tækkemand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Povl Jensen	52	Gift	Tækkemand Gjersløj
Ane Christensdatter	48	Gift	Hans kone
Sidse	15	Ugift	Deres børn
Sara	11	Ugift	Deres børn
Dorthe	8	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Sidse Marie 19 år gammel. Hun er flyttet fra Gershøj sogn i Roskilde amt til Krogstrup sogn i Horns herred i Frederiksborg amt. Hun er tjenestepige hos gårdmand Søren Jensen i Ordrup by i Krogstrup sogn. Sidse Maries lillesøster Sara er tjenestepige samme sted:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Søren Jensen	48	Gift	Gaardmand
Maren Kirstine Andersdatter	28	Gift	Hans Kone
Jens Larsen Jensen	11	Ugift	Deres Barn
Inger Marie Jensen	5	Ugift	Deres Barn
Frederich Christophersen	19	Ugift	Tjenestekarl
Christian Ludvig Larsen	19	Ugift	Tjenestekarl
Sidse Marie Poulsdatter	19	Ugift	Tjenestepige
Sare Kirstine Poulsdatter	16	Ugift	Tjenestepige

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Efter folketællingen i 1850 er Sidse Marie flyttet fra Krogstrup sogn i Horns herred i Frederiksborg amt tilbage til Gershøj sogn i Roskilde amt, hvor hun bor da hun i 1852 bliver gift.

Sidse Marie blev gift med **Jens Pedersen** den **19. december 1852** i Gershøj kirke i Roskilde amt, se ovenfor ane nr. 12 Jens Pedersen.

Jens og Sidse Marie fik 2 børn sammen:

- Børn af Jens Pedersen og Sidse Marie Poulsdatter:*
- i **Niels Peter Jensen**, født den 17. maj 1853.
 6. ii **Chresten Julius Jensen**, født den 28. januar 1857, død den 19. oktober 1938.

Kort efter deres bryllup er Jens blevet indkaldt til militærtjeneste.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Sidse Marie 24 år gammel. Det oplyses ved tællingen, at Sidse Maries mand, Jens Pedersen, opholder sig ved garnisonen i Glückstad (i Holsten). Sidse Marie bor selv med sin søn Niels Peter på knap 2 år hos sin mor, der er enke, i moderens hus i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Christensdatter	57	Enke	Husmandsenke, Ernærer sig med Spind og Syning
Sidse Marie Povlsd:	25	Gift	Enkens Datter, Ernærer sig med Spind og Syning. Manden i Garnison i Glückstad
Niels Peter Jensen	2		Datterens Barn

Da Sidse Maries og Jens Pedersens søn Chresten Julius bliver døbt den **22. marts 1857** i Gershøj kirke er Jens Pedersen kommet hjem fra militærtjeneste. Det oplyses ved dåben, at Jens er husmand, og at de bor i Gershøj (Gershøj sogn, Roskilde amt).

Jens og Sidse Marie har dog formentlig kun boet sammen i kort tid.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** bor de således ikke sammen længere. Jens, der nu er 30 år, er blevet tjenestekarl på godset Krabbesholm i Gershøj sogn, Roskilde amt. Sidse Marie, der er 29 år, er blevet tjenestepige på Egholm Hovedgård i Sæby sogn, Roskilde amt. Børnene Niels Peter og Chresten Julius, der er henholdsvis 6 og 3 år, bor sammen med deres mormor og moster i et hus i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt.

Jens ønskede at blive skilt fra Sidse Marie, ifølge overleveringen på grund af hendes sygdom - "skør i hovedet".

Jens har måske også haft andre grunde til, at han ønskede at blive skilt fra Sidse Marie.

Den **1. september 1861** fødte Sidse Marie således en søn. Han blev døbt 2. juledag samme år, og ved dåben i Sæby kirke (i Roskilde amt) blev oplyst, at tjenestekarl **Anders Knudson** i Sæby, svensk af fødsel, meldte sig som barnefader. Sidse Marie står ved dåben anført som tjenestemand Jens Pedersens kone i Sæby, dvs. på det tidspunkt har Jens og Sidse Marie stadig været gift.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

De var til gengæld ikke gift længere, da Sidse Marie den **20. august 1864** føder endnu en søn, der bliver døbt den 16. oktober samme år i Sæby kirke (i Roskilde amt). Ved dåben oplyses, at ungkarl **Anders Knudson**, svensk af fødsel, igen er udlagt som barnets fader. Ved dåben oplyses tillige, at Sidse Marie er tjenestemand Jens Pedersens fraskilte hustru, og at hun bor i Sæby fattighus.

Børn af Sidse Marie Poulsdatter og Anders Knudson:

- iii **Hans Peter Knudsen**, født den 1. september 1861.
- iv **Anders Poul Knudsen**, født den 20. august 1864, død den 13. januar 1866.

Tidspunktet for Jens' og Sidse Maries skilsmisse kendes ikke, men det fremgår af ovenstående, at tidspunktet må ligge efter december 1861 og før oktober 1864.

Ved skilsmissen fik Jens forældremyndigheden over deres ældste søn, Niels Peter. Han blev sat i pleje hos Jens' storebror Hendrik Pedersen, der var gårdfæster på Venslev Mark i Ferslev sogn, Frederiksborg amt. Sidse Marie fik forældremyndigheden for den yngste søn, Chresten Julius (ane nr. 6, Doris' morfar), ligesom hun jo også havde de 2 sønner med Anders Knudson (den yngste af disse døde dog allerede da han var knap 1½ år gammel).

Da Sidse Maries søn, Anders Poul Knudsen, i 1864 bliver døbt, bor hun i Sæby fattighus (i Roskilde amt), også kaldet Præstehuset.

Chresten Julius, Sidse Maries søn med Jens Pedersen, beskriver i sin levnedsbetretning detaljeret om livet i fattighuset, se afsnit E.1 ovenfor under ane nr. 6 Chresten Julius Jensen.

Chresten Julius og hans halvbror, Hans Peter Knudsen, boede sammen med Sidse Marie i fattighuset ind til 1867, hvor sognerådet bliver opmærksom på de elendige forhold, som familien levede under. De 2 drenge blev fjernet fra Sidse Marie og kom i pleje, Chresten Julius hos selvejergårdmand Niels Jørgen Pedersen i Biltris i Sæby sogn, Roskilde amt og Hans Peter Knudsen hos fæstehusmand Carl Svendsen, ligeledes i Biltris i Sæby sogn.

Da drengene i 1867 bliver fjernet fra Sidse Marie, bliver hun formentlig fortsat boende i en periode i fattighuset i Sæby (Sæby sogn, Roskilde amt).

I **begyndelsen af 1869** flytter hun imidlertid fra Sæby sogn i Roskilde amt til Svanholm i Krogstrup sogn i Horns herred, Frederiksborg amt, hvor hun skal tjene. Hun er da 38 år gammel.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Sidse Marie fortsat på Svanholm Hovedgård, hvor hun anføres at være tjenestepige og medhjælper. Hun er da 39 år gammel.

Sidse Marie Poulsen døde den **3. oktober 1875** i Sæby i Sæby sogn, Roskilde amt og blev begravet på Sæby kirkegård den 8. oktober 1875. På dødstidspunktet var hun 44 år gammel og det oplyses, at hun tjente på Ryegård (i Rye sogn i Roskilde amt). Hun opholdt sig dog i Sæby, da hun døde.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre



Figur 14. Fattighuset i Sæby (i det tidligere Roskilde amt), også kaldet Præstehuset, set fra nordsiden.

Sidse Marie (ane nr. 13, Doris' oldemor) boede i huset omkring 1863 til 1869. Ind til 1867 boede hendes drenge, Chresten Julius og Hans Peter, sammen med hende, men på grund af de elendige forhold, de levede under, blev de taget fra hende og anbragt i pleje.

Huset blev opført i begyndelsen af 1840'erne på Sæby kirkes jord og blev skænket til pastoratets fattigvæsen og senere var det kommunen, der stod som ejer.

Huset gav bedre forhold for sognets fattige, der ellers var blevet henvist til familiens eller fremmedes nåde og barmhjertighed. Nogen luksus var det dog ikke. Chresten Julius har i sin levnedssberetning (afsnit E. 1) beskrevet forholdene i huset, mens han boede der med sin mor og sin halvbror:

"Der var en stor aaben Skorsten midt i Huset og Indgang lige udfor mod Syd. Til begge Sider var en Stue paa to Fag og et Kammer paa et Fag ved begge Gavlene. I Kammeret mod Syd boede en Enke alene, i Stuen to Hold Folk, Mand og Kone og en Enke, alle Gamle Mennesker. De havde fælles Stue, men dog hver sin Seng. I Stuen mod Vest boede et Par yngre Folk, som havde tre, fire Børn, og i Kammeret boede vi [dvs. Chresten Julius, hans mor og halvbror]. Alle hvde vi fælles Skorsten [dvs. et køkken i form af et åbent ildsted under den åbne skorsten]. Ved hver Side var der af raa Lersten muret et Stillads op, i Midten var anbragt et Hul til at koge i; saa var der et godt Stykke oppe paa Muren sat et stort tykt Spir, derpaa hængte de saa en Grydekrog, som kunde lænkes ud og ind efter Behag. Der hang saa Gryden. Men hvordan de fik noget kogt ved saadant Brændsel, forstaar jeg ikke, men det gik ud over Sengehalmen. Der maatte en Viske til, saa laa de der paa Knæ og pustede til den Smule Flamme i en Røg, saa de var ved at kvæles. Mad og Kaffe lavede de i Kompagni, den ene i Dag og den anden i Morgen for ikke at vente paa Fyrstedet. I Kamrene var der ingen Kakkellovn, saa om Dagen opholdt vi os i Stuen alle."

Huset, der lå lige ved Sæby kirke og havde adressen Hornsherredvej 438 A og B, 4070 Kirke Hyllinge, blev i 2011 revet ned. Til det sidste fungerede det som et sted, Lejre kommune stillede til rådighed for folk, der ikke havde andre muligheder.

(Foto gengivet fra Midtsjællands Folkeblad 27. september 2011, der bragte billedet i forbindelse med artiklen "Præstehuset i Sæby forsvinder". Artiklen kan ses online: <https://ugeaviser.e-pages.pub/titles/folkeblad/1966/publications/69/pages/22> /hentet 2021-12-25).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

E.2.1 Chresten Julius Jensens farfar og farmor og deres aner (Doris' tipoldeforældre)

Figur 15. Figuren viser relationen mellem Doris (ane nr. 1) og Chresten Julius Jensen (ane nr. 6) og hans aner på faderens side (ane nr. 12, 24, 25 etc.).

Ane nr. 12 (Jens Pedersen, Chresten Julius Jensens far) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 24, 25, 48, 49, 50 og 51 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 100, 101, 102, 103, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 406 og 407) - beskrives i kapitlet nedenfor.



24. Peder Nielsen. Han blev født i **1783** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev døbt den 24. marts 1783 i Krogstrup kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Peder 4 år gammel. Han bor med sine forældre og søskende i et hus i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Faderen er husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	45	Gift	Mand, Husmand
Birthe Madsdatter	47	Gift	Kone
Niels Nielsen	10	Ugift	Deres Barn af 1ste Ægteskab
Peder Nielsen	4	Ugift	Deres Barn af 1ste Ægteskab
Dorthe Nielsdatter	1	Ugift	Deres Barn af 1ste Ægteskab

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Peder 18 år gammel. Han er tjenestekarl hos en fæstebonde i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Sørensen	47	Gift	Hosbonde, Fæstebonde og Gaardbeboer
Inger Olesdatter	42	Gift	Hans Kone
Sidse Christiansdatter	5	Ugift	Deres Barn
Søren Christiansen	3	Ugift	Deres Barn
Karen Christiansdatter	1	Ugift	Deres Barn
Peder Nielsen	19	Ugift	Tieneste Karl
Niels Christensen	20	Ugift	Tieneste Karl
Bodil Pedersdatter	14	Ugift	Tieneste Pige

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Peder Nielsen var gårdmand i Ordrup i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Han blev gift med **Ane Christiansdatter** den 17. oktober 1818 i Krogstrup kirke, Horns herred, Frederiksborg amt.

Børn af Peder Nielsen og Ane Christiansdatter:

- i **Niels Pedersen**, født den 28. april 1819.
- ii **Karen Pedersdatter**, født den 1. april 1821.
- iii **Hendrich Pedersen**, født den 25. marts 1823.
- iv **Ane Kirstine Pedersdatter**, født den 21. oktober 1825.
- v **Ane Margarete Pedersdatter**, født den 21. oktober 1827.
- 12. vi **Jens Pedersen**, født den 12. januar 1830.
- vii **Peder Nielsen**, født den 6. oktober 1832.

Bemærk at den yngste søn Peder er døbt med efternavnet Nielsen og ikke Pedersen. Han fik således samme navn som sin fader, hvilket formentlig er sket til ære for faderen, der døde inden sønnen blev døbt.

Peder Nielsen døde den **27. april 1832** i Ordrup i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 1. maj 1832 på Krogstrup kirkegård. Han var da 49 år gammel.

- 25. Ane Christiansdatter.** Hun blev født **ca. 1788**. Hun blev født i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (det oplyses ved folketællingerne i 1845 og 1850). Kirkebøgerne fra Ferslev sogn er ikke bevaret tidligere end 1814. Det er derfor ikke muligt at finde Anes fødsel eller dåb.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Ane at være 12 år gammel. Hun bor sammen med sine forældre og søskende. Faderen er gårdmand på en gård i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Hendrichsen	41	Gift	Husbonde, Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Sørensdatter	43	Gift	Hans Kone
Ane Christiansdatter	12	Ugift	Deres Barn
Søren Christiansen	10	Ugift	Deres Barn
Boel Christiansdatter	4	Ugift	Deres Barn
Ane Kirstine Christiansdatter	2	Ugift	Deres Barn
Niels Persen	21	Ugift	Tienestekarl
Karen Nielsdatter	24	Ugift	TienestePige

Ane Christiansdatter blev gift første gang med **Niels Nielsen** den **15. juli 1815** i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt. Han var født ca. 1767, dvs. han har været ca. 48 år gammel, da de bliver gift, mens Ane har været ca. 27 år gammel. Niels Nielsen var gårdmand i Ordrup i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt

Børn af Ane Christiansdatter og Niels Nielsen:

- i **Tolver Nielsen**, født den 4. april 1816.
- ii **Niels Nielsen**, født den 25. juni 1818, død den 28. juli 1818.

Niels Nielsen, Anes første mand, døde den **21. december 1817** i Ordrup i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 26. december 1817 på Krogstrup kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Ane Christiansdatter blev gift anden gang med **Peder Nielsen** den **17. oktober 1818** i Krogstrup kirke, Horns herred, Frederiksborg amt. Peder Nielsen var født i 1783, se ovenfor ane nr. 24 Peder Nielsen.

Børn af Ane Christiansdatter og Peder Nielsen:

- iii **Niels Pedersen**, født den 28. april 1819.
- iv **Karen Pedersdatter**, født den 1. april 1821.
- v **Hendrich Pedersen**, født den 25. marts 1823.
- vi **Ane Kirstine Pedersdatter**, født den 21. oktober 1825.
- vii **Ane Margarete Pedersdatter**, født den 21. oktober 1827.
- 12. viii **Jens Pedersen**, født den 12. januar 1830.
- ix **Peder Nielsen**, født den 6. oktober 1832.

Peder Nielsen, Anes anden mand, døde den **27. april 1832** i Ordrup i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 1. maj 1832 på Krogstrup kirkegård.

Ane blev gift tredje gang med **Christen Jensen** den **24. november 1832** i Krogstrup kirke, Horns herred, Frederiksborg amt. Han var født ca. 1811 i Krogstrup sogn, dvs. han har været ca. 21 år gammel da de bliver gift, mens Ane har været ca. 44 år gammel.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** angives Ane Christiansdatter at være 46 år gammel. Hun bor sammen med sin tredje mand (Christen Jensen) og børnene fra sine to tidligere ægteskaber. De bor på en gård i Ordrup by i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, hvor Christen Jensen er gårdmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	23	Gift	Gaardmand
Ane Christiansdatter	46	Gift	Hans Kone
Tholver Nielsen	18	Ugift	Deres, Barn
Niels Pedersen	15	Ugift	Deres, Barn
Karen Pedersdatter	12	Ugift	Deres, Barn
Hendrik Pedersen	11	Ugift	Deres, Barn
Ane Kirstine Pedersdatter	8	Ugift	Deres, Barn
Ane Magrethe Pedersdatter	6	Ugift	Deres, Barn
Jens Pedersen	4	Ugift	Deres, Barn
Peder Nielsen Pedersen	1	Ugift	Deres, Barn
Inger Nielsdatter	19	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1840** angives Ane Christiansdatter at være 53 år gammel. Hun bor fortsat sammen med sin tredje mand (Christen Jensen) og børnene fra sine to tidligere ægteskaber på en gård i Ordrup by i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, hvor Christen Jensen er gårdmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	28	Gift	Gaardmand
Ane Christiansdatter	53	Gift	Hans Kone
Tholver Nielsen	24	Ugift	Deres Barn
Karen Pedersdatter	19	Ugift	Deres Barn
Hendrik Pedersen	17	Ugift	Deres Barn
Ane Kirstine Pedersdatter	15	Ugift	Deres Barn
Ane Magrethe Petersen	13	Ugift	Deres Barn
Jens Petersen	11	Ugift	Deres Barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

E.2.1.1 Chresten Julius Jensens oldeforældre på faderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)

48. Niels Jensen. Han blev født ca. 1746.

Han blev gift med **Birthe Madsdatter** den **12. september 1773** i Krogstrup kirke, Horns herred, Frederiksborg amt (trolovet den 18. juli 1773).

Børn af Niels Jensen og Birthe Madsdatter:

- i **Niels Nielsen**, døbt den 23. juni 1776.
- ii **Karen Nielsdatter**, døbt den 30. august 1778, begravet den 31. maj 1784.
- iii **Claus Nielsen**, døbt den 18. marts 1781, begravet den 29. april 1781.
- 24. iv **Peder Nielsen**, døbt den 24. marts 1783, død den 27. april 1832.
- v **Dorthe Nielsdatter**, døbt den 3. april 1785, begravet den 12. marts 1786.
- vi **Dorthe Nielsdatter**, døbt den 11. februar 1787.
- vii **Margrethe Nielsdatter**, hjemmedøbt den 14. december 1790.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Niels Jensen at være 45 år gammel. Han er husmand og bor med sin kone og børn i et hus i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	45	Gift	Mand, Huusmand
Birthe Madsdatter	47	Gift	Kone
Niels Nielsen	10	Ugift	Deres Barn af 1ste Ægteskab
Peder Nielsen	4	Ugift	Deres Barn af 1ste Ægteskab
Dorthe Nielsdatter	1	Ugift	Deres Barn af 1ste Ægteskab

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Niels Jensen at være 55 år gammel. Han er fortsat husmand (jordløs husmand) og bor med sin kone og en datter i et hus i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	55	Gift	Mand, Jordløs Huusmand
Birthe Madsdatter	55	Gift	Hans Kone
Magrethe Nielsdatter	11	Ugift	Deres Datter

Niels Jensen døde den **22. april 1823** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 27. april 1823 på Krogstrup kirkegård. Han angives da at være 75 år gammel, indsidder (dvs. bor til leje) og almisselem, dvs. lever af almisse (barmhjertighed).

49. Birthe Madsdatter. Hun blev født ca. 1744.

Hun blev gift med **Niels Jensen** den **12. september 1773** i Krogstrup kirke, Horns herred, Frederiksborg amt, se ovenfor ane nr. 48 Niels Jensen vedrørende deres fælles børn mv.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Birthe Madsdatters død er ikke fundet i kirkebogen for Krogstrup sogn, hvor hun og Niels Jensen boede. Der er ikke bevaret kirkebøger fra Krogstrup sogn i perioden 1805-1814. Det er derfor sandsynligt, at hun er død i denne periode.

50. Christian Hendriksen. Han blev født ca. 1761.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Christian Hendriksen at være 26 år gammel. Han er tjenestekarl på en gård i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. På gården er Kirsten Sørensdatter tjenestepige (Kirsten Sørensdatter og Christian Hendriksen bliver gift kort efter folketællingen):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Olesen	59	Gift	Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Bodild Rasmusdatter	64	Gift	Madmoder
Ole Jørgensen	19	Ugift	Hans Søn i 1ste Ægteskab
Christian Hendriksen	26	Ugift	Tjenestekarl
Kirsten Sørensdatter	28	Ugift	Tjenestepige
Sidse Rasmusdatter	66	Enke	Mandens Kones Søster, Inderste
Jens Rasmusen	57	Gift	Mand, Indsiddet
Kirsten Hansdatter	50	Gift	Hans Kone
Ane Jensdatter	10	Ugift	Deres Datter af 1ste Ægteskab

Christian Hendriksen blev gift med **Kirsten Sørensdatter**. Deres vielse er ikke fundet. De er formentlig blevet viet omkring 1788 og sandsynligvis i Ferslev sogn (Horns herred, Frederiksborg amt), hvor der ikke er bevaret kirkebøger før 1814, da præstegården brændte i 1851 og de ældre kirkebøger gik tabt.

Børn af Christian Hendriksen og Kirsten Sørensdatter:

25. i **Ane Christiansdatter**, født ca. 1789, død den 12. november 1851.
- ii **Søren Christiansen**, født ca. 1791.
- iii **Boel Christiansdatter**, født ca. 1797.
- iv **Ane Kirstine Christiansdatter**, født ca. 1799.
- v **Simon Christiansen**, døbt den 9. august 1801, død den 9. marts 1830.

De præcise tidspunkter for børnenes fødsler/dåb kendes ikke, da de ligger før 1814, hvor der ikke er bevaret kirkebøger fra Ferslev sogn. Dåben kendes dog for den yngste søn, Simon, idet den oplyses ved hans konfirmation i 1816.

Christian Hendriksen var gårdmand i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Christian Hendriksen at være 41 år gammel. Han bor sammen med sin kone og børn på en gård i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, hvor han er bonde:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Hendrichsen	41	Gift	Husbonde, Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Sørensdatter	43	Gift	Hans Kone
Ane Christiansdatter	12	Ugift	Deres Barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Søren Christiansen	10	Ugift	Deres Barn
Boel Christiansdatter	4	Ugift	Deres Barn
Ane Kirstine Christiansdatter	2	Ugift	Deres Barn
Niels Persen	21	Ugift	Tienestekarl
Karen Nielsdatter	24	Ugift	TienestePige

Christian Hendriksen døde den **15. maj 1830** i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 23. maj på Ferslev kirkegård. Det angives i kirkebogen, at han på dødstidspunktet var 71 år og aftægtsmand.

50. Christian Hendriksen var søn af:

100. Hendrich Christiansen. Han blev født **ca. 1730**.

Hendrich Christiansen var gårdfæster i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Han blev gift første gang med **Ellen Henrichsdatter**.

Ellen Henrichsdatter døde i **1759** (skifte dateret den 1. august 1759).

Hendrich Christiansen blev gift anden gang med **Bodil Sørensdatte**. De er formentlig blevet gift kort efter Hendrichs første kone døde i 1759, og sandsynligvis i Ferslev kirke (Horns herred, Frederiksborg amt), hvor der ikke er bevaret kirkebøger før 1814.

Børn af Hendrich Christiansen og Bodil Sørensdatte:

- 50. i **Christian Hendriksen**, født ca. 1760, død den 15. maj 1830.
- ii **Søren Hendriksen**, født ca. 1776.
- iii **Ole Hendriksen**, født ca. 1779.

Hendrich og Bodil kan have fået flere børn, men på grund af de manglende kirkebøger fra Ferslev sogn – og da der ikke er fundet skifte fra deres død, er der ikke fundet oplysninger om flere børn.

Ved Oeders efterretninger i **1771** angives Hendrich at være 41 år og gårdfæster i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Han er gift i sit andet ægteskab. Hans kone angives at være 31 år gammel og gift i sit første ægteskab.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Hendrich Christiansen at være 58 år gammel. Han er indsidder (bor til leje) på en gård i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og bor sammen med sin kone og 2 børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Pedersen	32	Gift	Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Gusta Svendsdatter	31	Gift	Madmoder
Svend Jørgensen	7	Ugift	Deres Barn af 1ste Ægteskab
Karen Jørgensdatter	4	Ugift	Deres Barn af 1ste Ægteskab
Inger Jørgensdatter	2	Ugift	Deres Barn af 1ste Ægteskab
Ole Andersen	16	Ugift	Tjenestekarl

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Johanne Christensdatter	15	Ugift	Tjenestepige
Hendrik Christiansen	58	Gift	Mand, Indsidder
Bodild Sørensdatte	48	Gift	Hans Kone
Søren Hendriksen	11	Ugift	Deres Barn af sidste Ægteskab
Ole Hendriksen	8	Ugift	Deres Barn af sidste Ægteskab

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Hendrich Christiansen at være 81 år, og hans kone 71 år gammel (aldersangivelsen er ca. 10 år forkert for dem begge – de er ca. 71 år henholdsvis 61 år gamle). Han er inderste (bor til leje) og nyder almisse (dvs. forsørges via barmhjertighed) i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Hendrich Christiansen	81	Gift	Mand, Inderst, nyder Almisse
Boel Sørensdatte	71	Gift	Hans Kone

Da der ikke er bevaret kirkebøger for Ferslev sogn tidligere end 1814 er Hendrich Christiansens dødstidspunkt ikke fundet.

100. Hendrich Christiansen var søn af:

200. Christian Henrichsen.

Han var gårdmand i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Han blev gift med **Bodil Nielsdatte**.

Børn af Christian Henrichsen og Bodil Nielsdatte:

- i **Ane Christiansdatte**, født ca. 1728.
- 100. ii **Henrich Christiansen**, født ca. 1730.
- iii **Hans Christiansen**, født ca. 1734.
- iv **Cathrine Christiansdatte**, født ca. 1736.
- v **Ole Christiansen**, født ca. 1740.

Christian Henrichsen døde i **1741** (skifte dateret 30. juni 1741).

201. Bodil Nielsdatte.

101. Bodil Sørensdatte. Hun blev født ca. 1740.

Hun blev gift med **Hendrich Christiansen** ca. **1760**, se ovenfor ane nr. 100. Hendrich Christiansen vedrørende deres fælles børn mv.

Hun er død efter folketællingen i 1801, men da der ikke er bevaret kirkebøger for Ferslev sogn tidligere end 1814 er hendes dødstidspunkt ikke fundet (og hun er ikke fundet død efter 1814).

101. Bodil Sørensdatte var datte af:

202. Søren Pedersen.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Han var gårdmand i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Søren Pedersen blev gift med **Karen Larsdatter**.

Børn af Søren Pedersen og Karen Larsdatter:

- i **Ole Sørensen.**
- ii **Søren Sørensen.**
- 101. iii **Bodil Sørensdatter**, født ca. 1740.
- iv **Lars Sørensen**, født ca. 1742.
- v **Niels Sørensen**, født ca. 1745, død før 1778.
- vi **Karen Sørensdatter**, født ca. 1747, død før 1778.
- vii **Anders Sørensen.**
- viii **Maren Sørensdatter.**
- ix **Ane Sørensdatter**, født ca. 1754.

Søren Pedersen døde i **1778** (skifte dateret 21. december 1778).

203. **Karen Larsdatter.**

Hun blev gift med Søren Pedersen, se ovenfor ane nr. 202. Søren Pedersen vedrørende deres fælles børn mv.

Karen Larsdatter døde i **1769** (skifte dateret den 9. marts 1769).

Karen Larsdatter var datter af:

406. **Lars Jørgensen.**

Han blev gift med **Karen Torsdatter**.

Børn af Lars Jørgensen og Karen Torsdatter:

- i **Jens Larsen.**
- ii **Peder Larsen.**
- iii **Niels Larsen.**
- iv **Kirsten Larsdatter.**
- 203. v **Karen Larsdatter**, død i 1769.
- vi **Søren Larsen.**
- vii **Bodil Larsdatter**, født ca. 1735.
- viii **Ane Larsdatter**, født ca. 1737.

Lars Jørgensen døde i **1741** i Kyndby i Kyndby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (skifteprotokol dateret den 27. september 1741). Han anføres da at være indsidder (bor til leje) hos gårdmand Niels Bonde.

407. **Karen Torsdatter.**

Hendes navn er oplyst i skiftet ved mandens død (Lars Jørgensen). Der er ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

51. **Kirsten Sørensdatter.** Hun blev født ca. **1758**.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Kirsten at være 28 år gammel. Hun er tjenestepige hos Jørgen Olsen i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Jørgen Olsen er Kirstens stedfar (hendes mor er død i 1777 og hendes stedfar har

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

giftet sig igen). På gården er Christian Hendriksen tjenestekarl. Kirsten Sørensdatter og Christian Hendriksen bliver gift kort efter folketællingen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Olesen	59	Gift	Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Bodild Rasmusdatter	64	Gift	Madmoder
Ole Jørgensen	19	Ugift	Hans Søn i 1ste Ægteskab
Christian Hendriksen	26	Ugift	Tjenestekarl
Kirsten Sørensdatter	28	Ugift	Tjenestepige
Sidse Rasmusdatter	66	Enke	Mandens Kones Søster, Inderste
Jens Rasmusen	57	Gift	Mand, Indsidder
Kirsten Hansdatter	50	Gift	Hans Kone
Ane Jensdatter	10	Ugift	Deres Datter af 1ste Ægteskab

Kirsten Sørensdatter blev gift med **Christian Hendriksen**, formentlig ca. **1788**, se ovenfor ane nr. 50. Christian Hendriksen vedrørende deres fælles børn mv.

Kirsten Sørensdatter døde den **24. oktober 1829** i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 1. november 1829 på Ferslev kirkegård. Hun angives da at være 71 år gammel.

51. Kirsten Sørensdatter var datter af:

102. Søren Pedersen.

Han var gårdmand i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Han blev gift med **Ane Simonsdatter**.

Børn af Søren Pedersen og Ane Simonsdatter:

- i **Simon Sørensen**, født ca. 1750.
- ii **Karen Sørensdatter**, født ca. 1753.
- iii **Peder Sørensen**, født ca. 1756.
- 51. iv **Kirsten Sørensdatter**, født ca. 1758.

Søren Pedersen døde i **1760** i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (skifte dateret den 24. september 1760). Da kirkebøgerne fra Ferslev sogn først er bevaret fra 1814, er der kun fundet få oplysninger om Søren Pedersen og hans kone og børn.

102. Søren Pedersen var søn af:

204. Peder Sørensen.

Han var husmand i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Han blev gift med **Ane Larsdatter**.

Børn af Peder Sørensen og Ane Larsdatter:

- i **Lars Pedersen**.
- ii **Jens Pedersen**.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

- iii **Maren Pedersdatter.**
- iv **Karen Pedersdatter.**
- v **Elisabeth Pedersdatter.**
- 102. vi **Søren Pedersen**, død i 1760.

Peder Sørensen døde i **1763** i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (skifte dateret 16. maj 1763). Han anføres da at være husmand. Da kirkebøgerne fra Ferslev sogn først er bevaret fra 1814 er der kun fundet få oplysninger om Søren Pedersen og hans kone og børn.

205. Ane Larsdatter.

Hun blev gift med **Peder Sørensen**, se ovenfor ane nr. 204 Peder Sørensen vedrørende deres fælles børn mv.

Ane Larsdatter døde i **1765** i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (skifte dateret den 2. april 1765).

103. Ane Simonsdatter. Hun blev født ca. 1725.

Hun blev gift første gang med **Søren Pedersen**. Se ovenfor ane nr. 102. Søren Pedersen.

Børn af Ane Simonsdatter og Søren Pedersen:

- i **Simon Sørensen**, født ca. 1750.
- ii **Karen Sørensdatter**, født ca. 1753.
- iii **Peder Sørensen**, født ca. 1756.
- 51. iv **Kirsten Sørensdatter**, født ca. 1758.

Søren Pedersen, Anes første mand, døde i **1760**.

Hun blev gift anden gang med **Jørgen Olsen**.

Barn af Ane Simonsdatter og Jørgen Olsen:

- v **Ole Jørgensen**, født ca. 1767.

Ved Oeders efterretninger i **1771** bor Ane Simonsdatter sammen med sin anden mand, Jørgen Olsen. Han er gårdfæster i Ferslev sogn i Horns herred, Frederiksborg amt. Han angives at være 41 år og i sit første ægteskab, mens Ane angives at være 46 år og i sit andet ægteskab.

Ane Simonsdatter døde i **1777** i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (skifte dateret den 13. november 1777). Hun har da været ca. 52 år gammel.

Efter Anes død gifter hendes anden mand, Jørgen Olsen, sig igen med **Bodil Rasmusdatter**.

103. Ane Simonsdatter var datter af:

206. Simon.

Børn af Simon:

- 103. i **Ane Simonsdatter**, født ca. 1725, død i 1777.
- ii **Lars Simonsen**.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

E.2.2 Chresten Julius Jensens morfar og mormor og deres aner (Doris' tipoldeforældre)

Figur 16. Figuren viser relationen mellem Doris (ane nr. 1) og Chresten Julius Jensen (ane nr. 6) og hans aner på moderens side (ane nr. 13, 26, 27 etc.).

Ane nr. 13 (Sidse Marie Poulsdatter, Chresten Julius Jensens mor) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 26, 27, 52, 53, 54 og 55 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 104, 106 og 107) - beskrives i kapitlet nedenfor.



26. Povel Jensen. Han blev født i **1796** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt. Han blev hjemmedøbt og fremstillet den 13. november 1796 i Gershøj kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Povel 4 år gammel. Han bor med sine forældre og søskende i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt. Faderen er "husmand med jord":

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christiansen	34	Gift	Mand, Husmand med Jord
Karen Pedersdatter	36	Gift	Hs Kone
Peder Jensen	10	Ugift	Deres Børn
Jens Jensen	7	Ugift	Deres Børn
Poul Jensen	5	Ugift	Deres Børn
Friderik Christian Jensen	2	Ugift	Deres Børn

Den **5. april 1812** blev Povel konfirmeret i Sæby kirke, Roskilde amt. Han boede da hjemme hos forældrene i Gershøj by.

Han blev gift med **Ane Christensdatter** den **26. februar 1820** i Svogerslev kirke, Roskilde amt (troløvet den 22. oktober 1819 i Svogerslev præstegård).

Børn af Povel Jensen og Ane Christensdatter:

- i **Johanne Poulsdatter**, født den 30. august 1820.
- ii **Christian Poulsen**, født den 8. april 1822.
- iii **Sidse Marie Poulsdatter**, født den 22. juli 1825, død den 29. august 1825.
- iv **Jens Poulsen**, født den 10. februar 1827.
13. v **Sidse Marie Poulsdatter**, født den 22. oktober 1830.
- vi **Sara Kirstine Poulsdatter**, født den 16. juni 1834.
- vii **Dorthe Sophie Poulsdatter**, født den 24. juli 1837.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Povel Jensen 37 år gammel. Han er fisker og bor med sin kone og børn i et hus i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Poul Jensen	40	Gift	Fisker
Ane Christensdatter	37	Gift	Hans Kone
Johanne Poulsdatter	14	Ugift	Deres Børn
Christian Poulsen	12	Ugift	Deres Børn
Jens Poulsen	8	Ugift	Deres Børn
Sidse Marie Poulsdatter	4	Ugift	Deres Børn

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Povel Jensen 43 år gammel. Han er fortsat fisker og bor med sin kone og børn i et hus (uden jord) i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt (datteren Sara er i tællingen angivet at hedde Stine):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Poul Jensen	43	Gift	Fisker
Ane Christensdatter	42	Gift	Hans kone
Jens	13	Ugift	Deres børn
Sidse	9	Ugift	Deres børn
Stine	5	Ugift	Deres børn
Dorthe	3	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Povel Jensen 48 år gammel. Han anføres nu at være tækkemand. Han bor fortsat med sin kone og børn i et hus (uden jord) i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Povl Jensen	52	Gift	Tækkemand
Ane Christensdatter	48	Gift	Hans kone
Sidse	15	Ugift	Deres børn
Sara	11	Ugift	Deres børn
Dorthe	8	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Povel Jensen 53 år gammel. Han anføres nu at være husmand og daglejer. Han bor fortsat med sin kone og barn i et hus i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt (aldersangivelserne er ikke helt korrekte):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Poul Jensen	56	Gift	Husmand og daglejer
Ane Christensdatter	53	Gift	Hans Hustru
Dorthe Poulsdatter	13	Ugift	Deres barn

Povel Jensen døde den **17. april 1854** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt og begravet den 21. april 1854 på Gershøj kirkegård. Han var da 57 år gammel og angives at have været husmand.

- 27. Ane Christensdatter.** Hun blev født den **23. april 1797** i Svogerslev i Svogerslev sogn, Roskilde amt og blev døbt den 30. april 1797 i Svogerslev kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Ane 3 år gammel. Hun bor med sine forældre i Svogerslev by i Svogerslev sogn, Roskilde amt. Faderen var husmand, hvilket dog ikke er anført ved tællingen:

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Andersen	34	Gift	
Zidse Pedersdatter	34	Gift	
Ane	4	Ugift	

Ane Christensdatter blev gift med **Povel Jensen** den **26. februar 1820** i Svogerslev kirke, Roskilde amt, se ovenfor, ane nr. 26 Povel Jensen vedrørende deres fælles børn mv.

Povel Jensen, Anes mand, døde den **17. april 1854** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Ane 57 år gammel og enke. Hun bor fortsat i et hus (uden jord) i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt. Hun bor sammen med sin datter Sidse Marie og hendes barn Niels Peter (svigersønnen er i garnison i Glückstad i Slesvig):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Christensdatter	57	Enke	Husmandsenke, Ernærer sig med Spind og Syning
Sidse Marie Povlsd:	25	Gift	Enkens Datter, Manden i Garnison i Glückstad. Ernærer sig med spind og Syning
Niels Peter Jensen	2		Datterens Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Ane 62 år gammel og enke. Hun bor fortsat i et hus (uden jord) i Gershøj sogn (Sæby skoledistrikt), Roskilde amt. Hun bor sammen med sin datter Sara og børnebørnene Niels Peter og Chresten Julius (Doris' ane nr. 6). De er sønner af Anes datter Sidse Marie (Doris' ane nr. 13). Sidse Marie er ved denne folketælling tjenestepige på Egholm Hovedgård i Sæby sogn, Roskilde amt, og hendes ægteskab er under opløsning, se tidligere under ane nr. 13, Sidse Marie Poulsdatter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Christensdatter	64	Enke	Ernærer sig ved Spinderi
Sara Povlsdatter	26	Ugift	Hendes Datter. Sypige
Niels Jensen	7	Ugift	Nu gift Datters Børn hos
Julius Jensen	4	Ugift	Mormodern i Pleie

Ane Christensdatter døde den **28. februar 1861** i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt og blev begravet den 8. marts 1861 på Gershøj kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

E.2.2.1 Chresten Julius Jensens oldeforældre på moderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)

52. Jens Christiansen. Han blev født i **1767** i Sæby i Sæby sogn, Roskilde amt og blev døbt den 29. november 1767 i Sæby kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens 19 år og bor sammen med sin far og stedmor samt sine halvsøskende i et hus i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt (Sæby sogn, hvor Jens er født, og Gershøj sogn er nabosogne). Faderen er husmand og bonde, dvs. han lever af den jord, der hører til huset:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Thygesen	70	Gift	Mand, Bonde og Huusmd
Maren Sørensdatter	47	Gift	Hans Kone
Jens Christian Thygesen	19	Ugift	Deres Søn af Mandens 2det Egtesk.
Peder Christiansen	9	Ugift	Deres Børn af Mandens 3die Egtesk.
Kiersten Christiansdatter	4	Ugift	Deres Børn af Mandens 3die Egtesk.

Jens Christiansen blev gift med **Karen Pedersdatter** den **10. juli 1791** i Gershøj kirke, Roskilde amt (trolovet den 24. april 1791 i Sæby i Sæby sogn, Roskilde amt).

Børn af Jens Christiansen og Karen Pedersdatter:

- i **Peder Jensen**, døbt den 22. januar 1792, død den 1. maj 1857.
- ii **Jens Jensen**, døbt den 27. juli 1794.
- 26. iii **Povel Jensen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 13. november 1796, død den 17. april 1854.
- iv **Frederik Christian Jensen**, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 18. august 1799.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jens 33 år gammel og bor med sin kone og børn i et hus i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt. Jens er husmand med jord til:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christiansen	34	Gift	Mand, Huusmand med Jord
Karen Pedersdatter	36	Gift	Hs Kone
Peder Jensen	10	Ugift	Deres Børn
Jens Jensen	7	Ugift	Deres Børn
Poul Jensen	5	Ugift	Deres Børn
Friderik Christian Jensen	2	Ugift	Deres Børn

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jens 66 år gammel og bor med sin kone i et hus i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt. Jens angives at være aftægtsmand og fisker:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christensen	67	Gift	Aftægtsmand, fisker
Karen Pedersdatter	68	Gift	Hans Kone

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Jens 72 år gammel (anføres at være 75 år) og bor med sin kone i et hus i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt. Jens angives at være på aftægt og indsidder (dvs. bor til leje):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christiansen	75	Gift	Indsidder, Paa aftægt
Karen Pedersdatter	76	Gift	Hans kone

Jens Christiansen døde den **3. august 1842** i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt og blev begravet den 7. august 1842 på Gershøj kirkegård. Han anføres da at være aftægtsmand.

Efter Jens' død flytter hans kone, Karen Pedersdatter, tilsyneladende ind hos deres søn Jens, der ligeledes bor i et hus i Gershøj by i Gershøj sogn. Sønnen er fisker (se nedenfor under ane nr. 53 Karen Pedersdatter).

52. Jens Christiansen var søn af:

104. Christian Thygesen. Han blev født ca. 1718.

De første af Christians år kender vi ikke noget til. Fra hans første ægteskab ved vi, at han i **1752**, da et barn bliver døbt, bor i Sæby (Sæby sogn, Roskilde amt).

I Christians første ægteskab er konens navn ikke fundet, og tidspunkt eller sted for vielsen er heller ikke kendt. Derimod er der kendskab til et barn i dette ægteskab (ved børnenes dåb oplyses kun mandens navn i kirkebogen – derfor ingen oplysning om konens navn):

Barn af Christian Thygesen og hans første kone:

- i **Anne Christiansdatter**, døbt den 16. april 1752, begravet den 14. maj 1752.

I Christians andet ægteskab er konens navn heller ikke fundet, og tidspunkt eller sted for vielsen er heller ikke kendt. Fra dette ægteskab er der kendskab til to børn:

Børn af Christian Thygesen og hans anden kone:

- 52. ii **Jens Christiansen**, døbt den 29. november 1767, død den 3. august 1842.
- iii **Kiersten Christiansdatter**, døbt den 11. december 1774, begravet den 25. december 1774.

Under Christians andet ægteskab ved vi, at han i **1767** og **1774** er husmand i Sæby i Sæby sogn, Roskilde amt (oplyses ved børnenes dåb).

Christian Thygesen blev gift tredje gang med **Maren Sørens datter**. Hun var født ca. 1742.

Børn af Christian Thygesen og Maren Sørens datter:

- iv **Peder Christiansen**, døbt den 21. juni 1778.
- v **Kirsten Christiansdatter**, døbt den 16. marts 1783.

Under Christians tredje ægteskab ved vi, at han ved børnenes dåb i **1778** og **1783** bor i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Christian at være 70 år gammel. Han er husmand i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt. Han bor sammen med sin tredje kone Maren Sørensdatter og deres fælles børn samt Christians barn fra andet ægteskab:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Thygesen	70	Gift	Mand, Bonde og Huusmd
Maren Sørensdatter	47	Gift	Hans Kone
Jens Christian Thygesen	19	Ugift	Deres Søn af Mandens 2det Egtesk.
Peder Christiansen	9	Ugift	Deres Børn af Mandens 3die Egtesk.
Kiersten Christiansdatter	4	Ugift	Deres Børn af Mandens 3die Egtesk

Maren Sørensdatter, Christian Thygesens tredje kone, døde i **maj 1791** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt og blev begravet den 13. maj 1791 på Gershøj kirkegård.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Christian enkemand. Han angives at være 79 år gammel. Han bor hos sin søn Peder i et hus i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christiansen	23	Gift	Mand, Jordløs Huusmand og enrulleret Matros
Birthe Madsdatter	23	Gift	Hs Kone
Christian Thygesen	79	Enkemand	Mandens Fader nyder Almisse af Sognet

Christian Thygesen døde i **marts 1812** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt og blev begravet den 12. marts 1812 på Gershøj kirkegård. Han angives da at være 94 år gammel.

- 53. Karen Pedersdatter.** Hun blev født i **1766** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt og blev døbt den 29. juni 1766 i Gershøj kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Karen 21 år. Hun er tjenestepige hos Hans Hansen, der er bonde og sognefoged i Gershøj sogn.

Karen blev gift med **Jens Christiansen** den **10. juli 1791** i Gershøj kirke, Roskilde amt, se ovenfor ane nr. 48 Jens Christiansen vedrørende deres fælles børn mv.

Jens Christiansen, Karens mand, døde den **3. august 1842**. Karen og Jens boede da i et hus i Gershøj by. Efter Jens' død flyttede Karen Pedersdatter formentlig ind hos deres søn Jens, der ligeledes boede i et hus i Gershøj by i Gershøj sogn.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** boede Karen nemlig hos sønnen Jens i Gershøj by i et hus uden jord. Jens er fisker:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Jensen	51	Gift	Fisker

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Karen Thomasdatter	50	Gift	Hans kone
Lars Knudsen	15	Ugift	Deres søn
Karen Pedersdatter	81	Enke(mand)	Aftægtskone

Ved folketællingen den **1. februar 1850** boede Karen fortsat i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt, men hun bor nu hos sin anden søn Frederik (døbt Friderik Christian) der også er husmand og fisker. Karen er 83 år (angives at være 86 år). I huset bor tillige et ægtepar til leje (er indsiddere):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Frederik Jensen	53	Gift	Husmand og fisker
Maren Knudsdatter	56	Gift	Hans Hustru
Karen Pedersdatter	86	Enke	Husfaderens mor
Johan Poulsen	67	Gift	Indsider og kludekræmmer
Karen Hansdatter	57	Gift	Hans Hustru

Karen Pedersdatter døde den **10. april 1854** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt og blev begravet den 16. april 1854 på Gershøj kirkegård.

53. Karen Pedersdatter var datter af:

106. Peder Truelsen. Han blev født **ca. 1735**.

Han var husmand i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt.

Han blev gift med **Inger Thomasdatter**.

Børn af Peder Truelsen og Inger Thomasdatter:

- i **Jens Pedersen**, døbt den 23. februar 1758, begravet den 11. februar 1759.
- ii **Jens Pedersen**, døbt den 10. august 1760, begravet den 14. juni 1761.
- iii **Jens Pedersen**, døbt den 25. marts 1764.
- 53. iv **Karen Pedersdatter**, døbt den 29. juni 1766, død den 10. april 1854.
- v **Peder Pedersen**, døbt den 28. maj 1769.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Peder at være 53 år. Han er husmand i Gershøj by i Gershøj sogn, Roskilde amt. Han bor sammen med sin kone og søn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Truelsen	53	Gift	Mand, Bonde og Huusmand
Inger Thomasdatter	64	Gift	Hans Kone
Peder Pedersen	19	Ugift	Deres Søn

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Peder at være 66 år. Han er fortsat husmand (hus uden jord) i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt og bor sammen med sin kone:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Thruelsen	66	Gift	Mand, Jordløs Huusmand
Inger Thomasdatter	75	Gift	Hs Kone

Peders kone, Inger Thomasdatter, døde i **marts 1805**.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Peder Truelsen døde i **marts 1813** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt og blev begravet den 14. marts 1813 på Gershøj kirkegård. Han anføres da at være 78 år, indsidder (dvs. bor til leje) og almisselem, dvs. lever af almisse (barmhjertighed).

107. Inger Thomasdatter. Hun blev født **ca. 1725**.

Hun blev gift med **Peder Truelsen**, se ovenfor ane nr. 98 Peder Truelsen vedrørende deres fælles børn mv.

Inger Thomasdatter døde i **marts 1805** i Gershøj i Gershøj sogn, Roskilde amt og blev begravet den 31. marts 1805 på Gershøj kirkegård.

54. Christen Andersen. Han blev født **ca. 1767**. Det er sandsynligt, at han er født i Svogerslev sogn i Roskilde amt, men her er dåb ikke registreret i kirkebogen i årene omkring 1767.

Han blev gift med **Zidse Pedersdatter** den **17. marts 1793** i Svogerslev kirke, Roskilde amt (trolovet den 3. februar 1793 i Svogerslev). De kommer da begge fra Svogerslev, og Christen angives at være landsoldat.

Børn af Christen Andersen og Zidse Pedersdatter:

- i **Peder Christensen**, født den 8. december 1793, død i februar 1795.
- 27. ii **Ane Christensdatter**, født den 23. april 1797, død den 28. februar 1861.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Christen at være 34 år gammel. Han bor med sin kone og datter i Svogerslev by i Svogerslev sogn, Roskilde amt. Ved tællingen er der ingen angivelse af hans erhverv, men han har formentlig været husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Andersen	34	Gift	
Zidse Pedersdatter	34	Gift	
Ane	4	Ugift	

Christen Andersen døde den **11. maj 1816** i Svogerslev by i Svogerslev sogn, Roskilde amt og blev begravet den 19. maj 1816 på Svogerslev kirkegård. Han angives da at være 49 år og husmand.

55. Zidse Pedersdatter. Hun blev født **ca. 1767**. Det er sandsynligt, at hun er født i Svogerslev sogn i Roskilde amt (hvor hun bl.a. bliver gift), men her er dåb ikke registreret i kirkebogen i årene omkring 1767.

Zidse Pedersdatter blev gift med **Christen Andersen** den 17. marts 1793, se ovenfor ane nr. 54 vedrørende deres fælles børn mv.

Zidse Pedersdatter døde den **27. januar 1821** i Svogerslev i Roskilde amt og blev begravet den 1. februar 1821 på Svogerslev kirkegård. Hun angives da at være enke og 54 år gammel.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

F Doris' mormor: Karen Sofie Jørgensen - og hendes aner

Doris' mormor og hendes forfædre kommer alle fra Horns herred i Frederiksborg amt, samt fra Ude Sundby sogn – det der i dag er Frederikssund.

I Horns herred kommer de fra et relativt lille område, nemlig sognene Ferslev, Kyndby, Krogstrup og Skibby.

Selv om det er over en periode på flere hundrede år, kommer forfædrene altså fra et relativt begrænset område.

På figur 17 er sognene angivet med blå.



Figur 17. Den blå markering angiver de sogne i det tidligere Frederiksborg amt, som Doris' aner kommer fra på mormoderens side (Karen Sofie Jørgensen): Ferslev, Kyndby, Krogstrup og Skibby sogne i Horns herred, samt Ude Sundby sogn i Lyng-Frederiksborg herred (Ude Sundby sogn svarer næsten til det nuværende Frederikssund by).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

7. **Karen Sofie Jørgensen.** Hun blev født den **1. juli 1850** i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev døbt den 8. september 1850 i Ferslev kirke.

Hun blev kaldt Sofie.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Sofie 5 år gammel. Hun bor med sine forældre og søskende i et hus i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Faderen er daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Pedersen	36	Gift	Dagleier, Huusfader
Margrethe Jensdatter	34	Gift	Hans Kone
Jens Jørgensen	8	Ugift	Deres Barn
Karen Jørgensdatter	5	Ugift	Deres Barn
Niels Jørgensen	1	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Sofie 10 år gammel. Hun bor fortsat med sine forældre og søskende i et hus i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Faderen er daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Pedersen	41	Gift	Dagleier, Huusfader
Margrethe Jensdatter	39	Gift	Hans Kone
Jens Jørgensen	13	Ugift	Deres Barn
Karen Sophie Jørgensen	10	Ugift	Deres Barn
Niels Jørgensen	6	Ugift	Deres Barn

Sofie blev gift den **17. november 1877** med **Chresten Julius Jensen** i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt. Sofie var da 27 år og boede i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Chresten Julius var 20 år og boede i Ordrup i Krogstrup sogn, Horns herred.

Chresten Julius var født den 28. januar 1857 i Gershøj i Gershøj sogn i Roskilde amt.

Se under kapitel E Doris' morfar: Chresten Julius Jensen (ane nr. 6) vedrørende deres fælles børn mv.

Sofie døde den **19. juli 1894** på Amtssygehuset i Frederikssund, Frederikssund sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 25. juli 1894 på Ferslev kirkegård, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre



Figur 18. Oversigt over Karen Sofie Jørgensens kendte aner (Doris' mormor).

Karen Sofie Jørgensens far var daglejer i Horns herred i Frederiksborg amt (i Ferslev og Krogstrup sogne). Hendes farfar og oldefar på faderens side var smede, først i Ude Sundby (ved Frederikssund) i Lyng-Frederiksborg herred og derefter i Skibby i Horns herred. Karen Sofies farmor (Sophie Jørgensdatter) kom fra Ude Sundby, hvor faderen og farfaderen var arbejdsmænd og daglejere.

Karen Sofie Jørgensens mor kom ligeledes fra Horns herred, og hendes forfædre var husmænd, overvejende i Krogstrup sogn men også i Ferslev og Kyndby sogne.

Karen Sofie Jørgensens aner beskrives i det følgende.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

F.1 Karen Sofie Jørgensens forældre (Doris' oldeforældre)

14. **Jørgen Pedersen.** Han blev født den **11. april 1819** på Bonderup Old i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og hjemmedøbt den 12. april 1819. Den 13. juni 1819 blev han fremstillet i Skibby kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jørgen 14 år gammel. Han er tjenestedreng hos gårdmand Jens Knudsen i Skibby i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Knudsen	51	Gift	Gaardmand
Ane Marie Jørgensdatter	49	Gift	Hans Kone
Ellen Marie Jensdatter	18	Ugift	Deres Barn
Sidse Jensdatter	14	Ugift	Deres Barn
Ane Magrethe Jensdatter	12	Ugift	Deres Barn
Mette Stine Jensdatter	9	Ugift	Deres Barn
Frederik Larsen	25	Ugift	Tjenestekarl
Jørgen Pedersen	15	Ugift	Tjenestedreng

Jørgen blev konfirmeret den **26. april 1835** i Skibby kirke, Horns herred, Frederiksborg amt. Han anføres da at bo hjemme hos moderen i Skibby by. Hun var enke (Jørgens fader var død den 29. juli 1831).

Ved folketællingen den **18. februar 1840** er Jørgen 20 år gammel. Han er tjenestekarl hos gårdmand Peder Nielsen på Ferslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Nielsen	64	Gift	Gaardmand
Sidse Pedersdatter	25	Gift	Hans Kone
Niels Pedersen	2	Ugift	Deres Søn
Jørgen Pedersen	22	Ugift	Tjenestekarl
Christian Jensen	18	Ugift	Tjenestekarl
Lars Jacobsen Pedersen	17	Ugift	Tjenestekarl
Karen Christensdatter	21	Ugift	Tjenestepige
Anne Pedersdatter	15	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Jørgen 25 år gammel. Han er tjenestekarl hos gårdmand Anders Hansen i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Hansen	67	Gift	Gaardmand
Maren Jensen	66	Gift	Hans Kone
Maren Andersen	30	Ugift	Deres Barn
Hans Andersen	28	Ugift	Deres Barn
Jens Andersen	25	Ugift	Deres Barn
Jørgen Pedersen	26	Ugift	Tjenestekarl
Sidse Jørgensen	19	Ugift	Tjenestepige
Peder Jensen	18	Ugift	Tjenestekarl

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Jørgen Pedersen blev gift med **Magrete Jensdatter** den **7. januar 1848** i Ferslev kirke, Horns herred, Frederiksborg amt. Ved vielsen var Jørgen 28 år og opholdt sig i Venslev i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Ved vielsen var Magrete i Krogstrup sogn i Horns herred (Ferslev og Krogstrup er nabosogne).

Samme dag som Jørgen og Magrete i Ferslev kirke bliver gift, bliver et barn i samme kirke døbt Jens Peter Jørgensen, hvor moderen er *"Fruentimmeret Margrethe Jensdatter af Ordrupsholm, Krogstrup sogn, opholdende sig hos Peder Jensen i Vensløv"*, og *"Som Barnefader meldte sig personligt Ungk. Jørgen Pedersen af Vensløv."*

Jørgen og Magretes første barn bliver altså født før deres ægteskab og døbes samme dag som de bliver gift.

Børn af Jørgen Pedersen og Magrete Jensdatter:

- i **Jens Peter Jørgensen**, født den 6. november 1847.
7. ii **Karen Sofie Jørgensen**, født den 1. juli 1850, død den 19. juli 1894.
- iii **Niels Jørgensen**, født den 29. april 1854.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Jørgen 30 år gammel. Han er daglejer. Sammen med sin kone og barn bor han til leje (er inderste) på en gård i Venslev by i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (Jørgen angives – også ved de efterfølgende tællinger – et år ældre end hans faktiske alder):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Pedersen	31	Gift	Inderste og Dagleier, Huusfader
Margrethe Jensen	29	Gift	Hans Kone
Jens Peter Jørgensen	3	Ugift	Deres Søn

I **maj 1851** flytter familien, der nu tæller Jørgen, hans kone Magrete og børnene Jens Peter på 3½ år og Karen Sofie på ¾ år, fra Ferslev sogn til Dalby i Krogstrup sogn, hvor Jørgen bliver husmand.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Jørgen 35 år gammel. Han bor med familien i et hus i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Han er daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Pedersen	36	Gift	Dagleier, Huusfader
Margrethe Jensdatter	34	Gift	Hans Kone
Jens Jørgensen	8	Ugift	Deres Barn
Karen Jørgensdatter	5	Ugift	Deres Barn
Niels Jørgensen	1	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Jørgen 40 år gammel. Han bor fortsat med familien i et hus i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Han er fortsat daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Pedersen	41	Gift	Dagleier, Huusfader
Margrethe Jensdatter	39	Gift	Hans Kone
Jens Jørgensen	13	Ugift	Deres Barn
Karen Sophie Jørgensen	10	Ugift	Deres Barn

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Karen Larsine Pedersen 15 Ugift Barn

Peder Christensen, Magretes anden mand, døde den **27. januar 1871** på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Magrete knap 59 år gammel. Hun er enke og bor i et hus på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. I huset bor tillige Magretes datter og svigersøn, Karen Sofie og Chresten Julius, samt deres 2 børn. Desuden bor der yderligere en enke og hendes far:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Karen Marie Olsen	49	Enke	Husmoder, Lever af sin Jordlod
Ole Larsen	73	Enkemand	Husmoders Fader der af hende forsørges
Magrethe Jensen	58	Enke	Husmoder og Husmands Enke, Lever af sin Jordlod
Christen Julius Jensen	23	Gift	Hendes Svigersøn, Daglejer i Agerbruget
Karen Sophie Jørgensen	29	Gift	Hans Kone
Marie Jensine Magrethe Jensen	2	Ugift	Deres Barn
Ana Kirstine Jensen	Under et aar	Ugift	Deres Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Magrete knap 69 år gammel. Hun bor fortsat sammen med sin datter og svigersøn, Karen Sofie og Chresten Julius, og deres børn i et hus på Venslev Mark i Ferslev sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. I huset bor tillige en familie med et plejebarn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Julius Jensen	33	Gift	Husfader, Træskomand
Karen Sophie Jensen	39	Gift	Husmoder
Marie Jenssine Magrethe Jensen	12	Ugift	
Ane Christine Jensen	10	Ugift	
Jens Jørgen Jensen	8	Ugift	
Petra Nielsine Jensen	6	Ugift	
Ana Dorthea Jensen	4	Ugift	
Sophie Elisabet Jensen	3	Ugift	
Christine Frederikke Jensen	1	Ugift	
Magrethe Jensen	68	Ugift	Aftægt
Anders Rasmussen	57	Gift	Husfader, Arbejdsmand
Metthe Sophie Rasmussen	51	Gift	Husmoder
Alfred Marius Jørgensen	4	Ugift	Plejebarn

Magrete Jensdatter døde den **7. januar 1907** på Sygehuset i Frederikssund, Frederikssund sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 14. januar 1907 på Krogstrup kirkegård, Horns herred, Frederiksborg amt. Hun var da næsten 86 år gammel.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

F.1.1 Karen Sofie Jørgensens farfar og farmor og deres aner (Doris' tipoldeforældre)

Figur 19. Figuren viser relationen mellem Doris (ane nr. 1) og Karen Sofie Jørgensen (ane nr. 7) og hendes aner på faderens side (ane nr. 14, 28, 29 etc.).

Ane nr. 14 (Jørgen Pedersen, Karen Sofie Jørgensens far) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 28, 29, 56, 57, 58 og 59 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (nr. 116 og 117) – beskrives i kapitlet nedenfor.



28. Peder Larsen. Han blev født i **1788** i Sundby i Ude Sundby sogn i Frederiksborg amt og blev døbt den 19. oktober 1788 i Ude Sundby kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Peder 12 år gammel (angives ved tællingen at være 13 år). Han bor med sine forældre i Ude Sundby i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt. Hans far er smed og husmand (uden jord):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Pedersen	42	Gift	Manden, Jordløs Huusmand og Smed
Magrete Larsdatter	32	Gift	Hans Kone
Peder Larsen	13	Ugift	Hans Søn
Peter Lindeqvist	24	Ugift	Begge Smede Svende
Johan Condrad	22	Ugift	Begge Smede Svende
Jørgen Pedersen	14	Ugift	Smededreng
Karen Jensdatter	29	Ugift	Tienestepige

Peder Larsen blev gift med **Sophie Jørgensdatter** den **17. maj 1814** i Frederikssund kirke, Frederikssund sogn, Frederiksborg amt. Peder var da 25 år gammel og smedesvend i Ude Sundby. Sophie var 30 år gammel og kom ligeledes fra Ude Sundby.

Barn af Peder Larsen og Sophie Jørgensdatter:

14. i **Jørgen Pedersen**, født den 11. april 1819, død den 19. maj 1868.
- ii **Daniel Pedersen**, født den 12. april 1823.
- iii **Peder Pedersen**, født den 29. december 1828, død den 15. april 1829.

Sønnen Jørgen er født på Bonderup Old i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, hvor Peder Larsen var smed. Peder Larsen og Sophie Jørgensdatter er altså flyttet fra Ude Sundby til Bonderup Old efter deres bryllup i 1814 og før sønnen Jørgen bliver født i 1819.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Peder Larsen døde den **29. juli 1831** på Bonderup Old i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Han var da 42 år gammel og smed. Han blev begravet den 1. august 1831 på Skibby kirkegård i Horns herred, Frederiksborg amt.

- 29. Sophie Jørgensdatter.** Hun blev født i **1784** og blev døbt den 15. februar 1784 i Ude Sundby kirke, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Sophie 3 år gammel. Hun bor med sine forældre i Ude Sundby i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt. Hendes far er husmand og arbejdskarl (moderens navn er angivet som Kirstine – men hendes navn er Karen):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Jensen	40	Gift	Mand, husmand og Arbejdskarl
Kirstine Christensdatter	46	Gift	Kone
Ingeborg Nielsdatter	10	Ugift	Hendes datter uden ægteskab avlet
Birthe Jørgensdatter	6	Ugift	Deres børn
Karen Jørgensdatter	5	Ugift	Deres børn
Sophie Jørgensdatter	3	Ugift	Deres børn
Inger Madsdatter	72	Enke(mand)	Mandens moder

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Sophie 17 år gammel. Hun er tjenestepige hos en gårdmand i Oppe Sundby i Oppe Sundby sogn, Frederiksborg amt (bemærk at gårdmanden er 55 år, mens hans kone angives at være 91 år):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Johansen	55	Gift	Huusbonden, Bonde og Gaardseyere
Ingeborg Hansdatter	91	Gift	Hans Kone
Hans Rasmusen	32	Ugift	Tienestefolk
Kirsten Nielsdatter	22	Ugift	Tienestefolk
Sophie Jørgensdatter	17	Ugift	Tienestefolk
Peder Olsen	14	Ugift	Tienestefolk

Sophie Jørgensdatter blev den **17. maj 1814** gift med **Peder Larsen** i Frederikssund kirke, Frederikssund sogn, Frederiksborg amt, se ovenfor ane nr. 28 Peder Larsen vedrørende deres fælles barn mv.

Sophie og Peder boede på Bonderup Old i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, hvor Peder var smed. Peder døde den **29. juli 1831**. Han var da 42 år gammel, mens Sophie var 47 år gammel.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Sophie 50 år gammel. Hun er enke og bor i et hus i Skibby i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Hun bor til leje (er inderste) og almisselem, dvs. lever af almisser (godgørenhed). Hun bor sammen med sin søn Daniel, der er 10 år gammel (anført som 11 år):

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sophie Frederikke Jørgensdatter	51	Enke	Inderste og Almisselem.
Daniel Pedersen	11	Ugift	Hendes Barn. Tjenestedreng hos Gaardmand Jens Carlsen.

Sophie kalder sig Sophie Frederikke. Det er uvist hvorfor hun har taget dette ekstra fornavn. Hun er døbt Sophie og da hendes første søn Jørgen bliver født i 1819, er hun anført som Sophie, men da hendes anden søn Daniel bliver født i 1823 og ligeledes da sønnen Peder bliver født i 1828, er hun anført som Sophie Frederikke, hvilket hun også er i de efterfølgende folketællinger hun er fundet i, og da hun dør.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Sophie 61 år gammel. Hun er enke og fattiglem og bor i fattighuset i Skibby i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (hun er anført sammen med en række andre fattiglemmer, men kun Sophie er medtaget her):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sophie Frederikke Jørgensdatter	61	Enke	Fattiglem

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Sophie 71 år gammel. Hun er enke og forsørges (og underholdes) af fattigvæsenet. Hun bor i fattighuset i Skibby i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sophie Frederiche Jørgensdatter	71	Enke	Forsørges og u. ved Fattigvæsenet
Anne Marie Nielsdatter	68	Enke	do.
Lisbeth Pedersdatter	52	Enke	do.
Ole Hansen Jensen	16	Ugift	do., Lisbeth Pedersdatters Søn
Anders Jensen	13	Ugift	do., Lisbeth Pedersdatters Søn
Johanne Olsdatter	56	Enke	do.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Sophie 76 år gammel. Hun er enke og fattiglem og bor i fattighuset i Skibby i Skibby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt (hun er anført sammen med en række andre fattiglemmer, men kun Sophie er medtaget her):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sophie Frederikke Jørgensdatter	76	Enke	Fattiglem

Sophie (Frederikke) Jørgensdatter døde den **15. november 1864**. Hun opholdt sig da hos sin søn Jørgen Pedersen, der var husmand i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Sophie var da 80 år gammel. Hun blev begravet den 20. november 1864 på Krogstrup kirkegård.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

F.1.1.1 Karen Sofie Jørgensens oldeforældre på faderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)

56. Lars Pedersen. Han blev født ca. 1759.

Han blev gift med **Magrete Larsdatter**. Deres vielse er ikke fundet.

Barn af Lars Pedersen og Magrete Larsdatter:

28. i **Peder Larsen**, døbt den 19. oktober 1788, død den 29. juli 1831.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Lars Pedersen at være 42 år gammel. Han er smed og bor med sin kone og søn i Ude Sundby i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Pedersen	42	Gift	Manden, Jordløs Huusmand og Smed
Magrete Larsdatter	32	Gift	Hans Kone
Peder Larsen	13	Ugift	Hans Søn
Peter Lindeqvist	24	Ugift	Begge Smede Svende
Johan Conrad	22	Ugift	Begge Smede Svende
Jørgen Pedersen	14	Ugift	Smededreng
Karen Jensdatter	29	Ugift	Tienestepige

Der er ikke fundet senere oplysninger om Lars Pedersen.

Måske er han flyttet til Skibby sogn i Horns herred, hvor hans søn Peder bliver smed på Bonderup Old (der ligger i Skibby sogn). Og i kirkebogen for Skibby sogn er der en "Lars Pedersen, Huusmand og Smed i Schibye 59" (år), der dør den 4. april 1822. Det kan være ham.

Frederikssund kirke og Ude Sundby kirke

I beskrivelserne af de aner, der kommer fra området omkring Frederikssund, henvises der til kirkelige handlinger både i Frederikssund kirke og i Ude Sundby kirke. Der er imidlertid tale om den samme kirke.

Tidligere var Frederikssund kun en lille samling huse omkring havnen, mens det der i Frederikssund i dag er Østergade, Kirkegade, Jernbanegade og Roskildevvej tidligere hed Ude-Sundby. Kirken hed derfor også naturligt Ude Sundby kirke.

I 1867 blev størstedelen af Ude Sundby sogn lagt til Frederikssund købstad. Den resterende del af Ude Sundby sogn blev til et landdistrikt knyttet til Frederikssund købstad.

Frederikssund/Ude Sundby kirke skal ikke forveksles med Oppe Sundby kirke, der ligger ca. 3 km øst for Frederikssund kirke.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

57. Magrete Larsdatter. Hun blev født ca. 1769.

Hun blev gift med **Lars Pedersen**, se ovenfor ane nr. 56 Lars Pedersen vedrørende deres fælles barn mv.

Der er ikke fundet yderligere oplysninger om Magrete Larsdatter.

58. Jørgen Jensen. Han blev født ca. 1747.

Han blev gift med **Karen Christensdatter** den **17. oktober 1779** i Ude Sundby kirke, Frederiksborg amt (trolovet den 24. januar 1779).

Børn af Jørgen Jensen og Karen Christensdatter:

- i **Birthe Jørgensdatter**, døbt den 10. december 1780.
- ii **Karen Jørgensdatter**, døbt den 25. november 1781.
- 29. iii **Sophie Jørgensdatter**, døbt den 1. februar 1784.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Jørgen at være 40 år gammel. Han bor med sin kone og børn i Ude Sundby i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt. Jørgen er husmand og arbejdskarl (hans kones navn er angivet som Kirstine – men hendes navn er Karen):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Jensen	40	Gift	Mand, husmand og Arbejdskarl
Kirstine Christensdatter	46	Gift	Kone
Ingeborg Nielsdatter	10	Ugift	Hendes datter uden ægteskab avlet
Birthe Jørgensdatter	6	Ugift	Deres børn
Karen Jørgensdatter	5	Ugift	Deres børn
Sophie Jørgensdatter	3	Ugift	Deres børn
Inger Madsdatter	72	Enke(mand)	Mandens moder

Jørgen Jensen døde i **oktober 1792** i Ude Sundby i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 21. oktober 1792 på Frederikssund kirkegård. Han angives da at være 42 år gammel.

58. Jørgen Jensen var søn af:

116. Jens Eskildsen.

Jens blev gift med **Inger Madsdatter**. Deres vielse er ikke fundet.

Børn af Jens Eskildsen og Inger Madsdatter:

- 58. i **Jørgen Jensen**, født ca. 1747, begravet den 21. oktober 1792.
- ii **Lars Jensen**, døbt den 1. februar 1756.

Jens Eskildsen døde i **juli 1769** i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt og blev begravet den 25. juli 1769 på Ude Sundby kirkegård.

Ved Oeders efterretninger i **1771** er Jens Eskildsen død. Tællingen oplyser ikke navnet på hans kone, men det angives, at hun er 52 år og har været enke i 2 år. Det oplyses desuden, at Jens Eskildsen var daglejer, at der er 6 uforsørgede børn og at enken forsørger sig ved at spinde og at gå i dagleje. Bopælen er Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Der har således været flere børn end de to ovenfor nævnte, men der er ikke fundet flere i kirkebogen, og Jørgen Jensen er ikke heller ikke fundet. En forklaring kan være, at familien har boet i et andet sogn i begyndelsen af deres ægteskab, men der er ikke fundet oplysninger om dette.

117. Inger Madsdatter. Hun blev født ca. 1715.

Hun blev gift med **Jens Eskildsen**, se ovenfor ane nr. 116 vedrørende deres fælles børn mv.

Jens Eskildsen døde i **1769**. Ved Oeders efterretninger i **1771** er Inger enke og det oplyses, at hun forsørger sig ved at spinde og at gå i dagleje.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** angives Inger at være 72 år gammel. Hun er enke og bor hos sin søn og svigerdatter i et hus i Ude Sundby i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt (svigerdatterens navn er Karen og ikke som angivet Kirstine):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jørgen Jensen	40	Gift	Mand, husmand og Arbejdskarl
Kirstine Christensdatter	46	Gift	Kone
Ingeborg Nielsdatter	10	Ugift	Hendes datter uden ægteskab avlet
Birthe Jørgensdatter	6	Ugift	Deres børn
Karen Jørgensdatter	5	Ugift	Deres børn
Sophie Jørgensdatter	3	Ugift	Deres børn
Inger Madsdatter	72	Enke(mand)	Mandens moder

Ved folketællingen den **1. februar 1801** angives Inger at være 85 år. Hun er enke (efter første ægteskab) og lever af almisse (dvs. barmhjertighed) i Ude Sundby i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Inger Madsdatter	85	Enke	Husmoder faar Almisse af Sognet

Ved folketællingen i 1801 står Inger anført alene som en selvstændig familie, men familien lige over hende er Ingers svigerdatter og hendes anden mand, og det er sandsynligt, at Inger har boet i samme hus som dem.

59. Karen Christensdatter. Hun blev født ca. 1741.

Den **12. november 1775** blev Karen Christensdatters uægte barn døbt i Ude Sundby kirke, Frederiksborg amt. Barnet blev båret af Johanne Jordemoder og blev døbt Ingeborre. Til barnefader blev udlagt **Niels Nilausen**, der var væver i Gørløse (Gørløse sogn, Frederiksborg amt).

Barn af Karen Christensdatter og Niels Nilausen:
i **Ingeborre Nielsdatter**, døbt den 12. november 1775.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Karen Christensdatter blev gift første gang med **Jørgen Jensen** den **17. oktober 1779** i Ude Sundby kirke, Frederiksborg amt, se ovenfor ane nr. 58 Jørgen Jensen vedrørende deres fælles børn mv.

Jørgen Jensen døde i **oktober 1792** i Ude Sundby i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt.

Karen Christensdatter gifter sig anden gang med **Peder Hansen** den **14. juli 1793** i Ude Sundby kirke (trolovet den 26. maj 1793). Peder Hansen var født ca. 1755.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** bor Karen Christensdatter sammen med sin anden mand, Peder Hansen, i et hus i Ude Sundby i Ude Sundby sogn, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Hansen	46	Gift	Manden Jordløs Huusm og Dagleier
Karen Christensdatter	59	Gift	Hans Kone
Birte Jørgensdatter	21	Ugift	Deres Barn ??sselig (det er vanskeligt at tyde hvad optælleren har anført)

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

F.1.2 Karen Sofie Jørgensens morfar og mormor og deres aner (Doris' tipoldeforældre)

Figur 20. Figuren viser relationen mellem Doris (ane nr. 1) og Karen Sofie Jørgensen (ane nr. 7) og hendes aner på moderens side (ane nr. 15, 30, 31 etc.).

Ane nr. 15 (Magrete Jensdatter, Karen Sofie Jørgensens mor) er beskrevet ovenfor, mens ane nr. 30, 31, 62 og 63 (angivet på figuren) – og deres kendte forældre (nr. 124, 125, 126, 127, 248, 249, 250 og 251) - beskrives i kapitlet nedenfor.



30. Jens Nielsen. Han blev født **ca. 1773**. Hans fødsel (dåb) er ikke fundet. Ved de folketællinger, hvor fødested er angivet (fra 1845), er Jens' fødested angivet at være henholdsvis Dalby (i Krogstrup sogn), Ferslev og Krogstrup (alle i Horns herred, Frederiksborg amt). Han er imidlertid ikke fundet døbt i Krogstrup sogn, og i Ferslev sogn er der ikke bevaret kirkebøger før 1814.

Der er ikke fundet oplysninger, der med sikkerhed har kunnet afgøre hvem Jens' forældre var. Jens boede ikke sammen med forældrene ved folketællingerne i 1787 eller 1801, og ved Jens' vielse i 1802 var det ikke faderen, der var forlover (det vil sige at faderen formentlig har været død på det tidspunkt).

Der er dog flere indikationer på, at Jens' forældre var **Niels Jensen** og **Birthe Madsdatter**. Niels Jensen var husmand i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, og de blev gift i Krogstrup kirke den 12. september 1773 (trolovet den 18. juli 1773).

Ved folketællingen den **1. juli 1787** bor Jens som nævnt ikke hos forældrene, men det er sandsynligvis den Jens Nielsen, der ved tællingen er 12 år og tjenestebond hos en gårdmand i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er der også usikkerhed knyttet til, hvor Jens opholder sig. Det er dog sandsynligvis den Jens Nielsen, der ved tællingen angives at være 28 år og er tjenestekarl hos en fæstebonde i Kyndby i Kyndby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Når der er usikkerhed knyttet til, hvor Jens opholder sig ved de to folketællinger, skyldes det bl.a. hans forholdsvis almindelige navn.

Jens Nielsen blev gift med **Cisse Christensdatter** den **21. november 1802** i Krogstrup kirke i Horns herred, Frederiksborg amt (trolovet den 13. oktober 1802).

Ved giftermålet kom Jens fra Kyndby i Kyndby sogn, mens Cisse var i Krogstrup sogn, begge i Horns herred, Frederiksborg amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Børn af Jens Nielsen og Cisse Christensdatter:

- i **Ane Jensdatter**, hjemmedøbt den 10. august 1803.
- ii **Birte Jensdatter**, født den 4. september 1806, død den 6. april 1879.
- iii **Magrete Jensdatter**, født den 6. juli 1809, død den 20. juli 1809.
- iv **Christen Jensen**, født den 15. juni 1810, begravet den 22. december 1811.
- v **Niels Jensen**, født den 15. juni 1810, begravet den 16. februar 1812.
- vi **Karen Jensdatter**, hjemmedøbt den 22. juni 1813, død den 28. november 1890.
- vii **Niels Jensen**, født den 21. februar 1816, død den 2. november 1885.
- viii **Christen Jensen**, født den 13. marts 1819, død den 23. marts 1819.
- 15. ix **Magrete Jensdatter**, født den 5. februar 1821, død den 7. januar 1907.

Da det første barn, Ane, bliver født i **1803**, er Jens Nielsen husmand i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Ved fødslen af det andet barn, Birte, i **1806**, er Jens og Cisse flyttet til Ordrupholm i Krogstrup sogn, hvor Jens er husmand.

Alle de efterfølgende børn er ligeledes født på Ordrupholm i Krogstrup sogn, hvor Jens er husmand.

Cisse Christensdatter, Jens Nielsens kone, døde den **19. oktober 1828**. Hun var da 52 år gammel.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** angives Jens Nielsen at være 62 år gammel. Han er enkemand og aftægtsmand på Ordrupholm i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Han bor hos sin datter og svigersøn i et hus, hvor der tillige bor 2 andre familier. Svigersønnen (Niels Sørensen) er husmand og daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	25	Gift	Huusmand og dagleier
Gjertrud Poulsdatter	25	Gift	Hans Kone
Jens Hansen	58	Gift	Aftægtsmand
Mætte Eilersdatter	58	Gift	Hans Kone
Ole Jensen	22	Ugift	Hans Søn. Svagelig
Kirsten Hansdatter	5	Ugift	Pleiebarn
Niels Sørensen	29	Gift	Huusmand og dagleier
Birthe Jensdatter	27	Gift	Hans Kone
Sidse Nielsdatter	4	Ugift	Deres Barn
Søren Nielsen	1	Ugift	Deres Barn
Magrethe Jensdatter	13	Ugift	Pleiebarn
Jens Nielsen	62	Enke	Aftægtsmand

Jens Nielsen er ikke fundet ved folketællingen i 1840. Han er ikke opført at bo sammen med sin datter og svigersøn, som han bor hos ved tællingen i 1834 og ligeledes ved tællingerne i 1845, 1850 og 1855. Da han ikke er fundet andre steder ved tællingen i 1840, er det muligt, at han også ved denne tælling boede hos sin datter og svigersøn, men ved en fejl ikke er medtaget i tællingen.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** angives Jens Nielsen at være 73 år gammel. Han er fortsat enkemand og bor hos sin datter og svigersøn i et hus på Ordrupholm i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Svigersønnen er husmand med lod (jordlod, dvs. et jordstykke):

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Sørensen	41	Gift	Huusmand, har Lod
Birthe Jensdatter	39	Gift	Hans Kone
Sidse Nielsdatter	16	Ugift	Deres Barn
Søren Nielsen	12	Ugift	Deres Barn
Kirsten Sørensen	9	Ugift	Deres Barn
Jens Nielsen	73	Enkemand	Huusmoderens Fader

Ved folketællingen den **1. februar 1850** angives Jens Nielsen at være 77 år gammel. Han er fortsat enkemand og bor fortsat hos sin datter og svigersøn i et hus på Ordrupholm i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Svigersønnen er husmand og daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Sørensen	46	Gift	Huusmand og Dagleier
Birthe Jensdatter	44	Gift	Hans Kone
Sidse Jensdatter	20	Ugift	Deres Barn, lært skrædder-Syning
Kirsten Jensdatter	14	Ugift	Deres Barn
Karen Nielsen	5	Ugift	Deres Barn
Jens Nielsen	77	Enke	Huusmoderens Fader

Ved folketællingen den **1. februar 1855** angives Jens Nielsen at være 82 år gammel. Han er fortsat enkemand og bor fortsat hos sin datter og svigersøn i et hus. Ved tællingen angives huset at ligge i Ordrup by, men ved tællingen er der ikke skelnet mellem Ordrup by og Ordrupholm. Der er derfor sandsynligvis tale om det samme hus på Ordrupholm i Krogstrup sogn, Horns herred, som ved de tidligere tællinger (da Jens året efter dør, angives dødstedet da også at være Ordrupholm). Svigersønnen angives at være daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Jensen	35	Gift	Dagleier, Huusfader
Birthe Jensdatter	49	Gift	Hans Kone
Karen Nielsdatter	10	Ugift	Deres Barn
Jens Nielsen	82	Enke	Aftægtsmand

Jens Nielsen døde den **21. september 1856** på Ordrupholm i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 28. september 1856 på Krogstrup kirkegård. Han oplyses at være 83 år på dødstidspunktet.

- 31. Cisse Christensdatter.** Hun blev født i **1776** i Kyndby sogn i Horns herred, Frederiksborg amt og blev døbt den 23. juni 1776 i Kyndby kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Cisse 11 år gammel. Hun bor med sin far og stedmor (hendes mor døde i 1782) i Dalby i Krogstrup sogn i Horns herred, Frederiksborg amt. Hendes far er husmand (navnene er stavet anderledes end angivet ved dåben, ligesom Cisses stedmoder fejlagtigt er angivet som moder til Cisse og hendes søster):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Kristen Pedersen	40	Gift	Mand, Huusmand
Sophie Kristensdatter	31	Gift	Kone
Sidsel Kristensdatter	11	Ugift	Begges Barn af 1ste Ægteskab

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Maren Kristensdatter	5	Ugift	Begges Barn af 1ste Ægteskab
Kristen Kristensen	85	Enke	Konens Fader, Indsidder og Almissemlem

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Cisse 24 år og tjenestepige på Svanholm Hovedgård i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Cisse Christensdatter blev gift med **Jens Nielsen** den **21. november 1802** i Krogstrup kirke i Horns herred, Frederiksborg amt (trolovet den 13. oktober 1802), se ovenfor ane nr. 30 Jens Nielsen vedrørende deres fælles børn mv.

Cisse Christensdatter døde den **19. oktober 1828** på Ordrupsholm i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 26. oktober 1828 på Krogstrup kirkegård.

F.1.2.1 Karen Sofie Jørgensens oldeforældre på moderens side (Doris' tip-tip-oldeforældre)

62. Christen Pedersen. Han blev født i **1747** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og døbt den 1. november 1747 i Krogstrup kirke.

Christen Pedersen blev gift første gang med **Anna Nielsdatter** den **12. maj 1776** i Kyndby kirke, Horns herred, Frederiksborg amt (trolovet den 25. marts 1776), se nedenfor, ane nr. 63 Ane Nielsdatter.

Børn af Christen Pedersen og Anna Nielsdatter:

31. i **Cisse Christensdatter**, døbt den 23. juni 1776, død den 19. oktober 1828
- ii **Niels Christensen**, døbt den 9. maj 1779.
- iii **Maren Christensdatter**, døbt den 1. oktober 1781.

Anna Nielsdatter, Christens første kone, døde i **februar 1782** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Hun var da 32 år gammel.

Christen Pedersen blev gift anden gang med **Berte Sophie Christensdatter** den **7. juli 1782** i Krogstrup kirke, Horns herred, Frederiksborg amt (trolovet den 25. marts 1782). Hun var født ca. 1754.

Børn af Christen Pedersen og Berte Sophie Christensdatter:

- iv **Ane Christensdatter**, døbt den 6. marts 1785, begravet den 14. maj 1786.
- v **Lene Christensdatter**, hjemmedøbt den 20. oktober 1791.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Christen Pedersen 39 år gammel. Han er husmand i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Han bor sammen med sin anden kone og to af Christens børn fra sit første ægteskab, samt Christens svigermor, der er indsidder (bor til leje) og er almissemlem, dvs. forsørges via almisser (barmhjertighed) (børnene står fejlagtigt anført som deres fælles børn):

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Kristen Pedersen	40	Gift	Mand, Huusmand
Sophie Kristensdatter	31	Gift	Kone
Sidsel Kristensdatter	11	Ugift	Begges Barn af 1ste Ægteskab
Maren Kristensdatter	5	Ugift	Begges Barn af 1ste Ægteskab
Kristen Kristensen	85	Enke	Konens Fader, indsidder og Almisse-Lem

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Christen 53 år gammel. Han er jordløs husmand i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt. Han bor sammen med sin anden kone og deres fælles barn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Pedersen	54	Gift	Mand, Jordløs Huusmand
Birthe Sophie Christensdatter	49	Gift	Hans Kone
Lehne Christensdatter	10	Ugift	Deres Datter

Christen Pedersen døde i **oktober 1812** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 1. november 1812 på Krogstrup kirkegård. Han var da 65 år gammel.

Berte Sophie Christensdatter, Christens anden kone, døde den **30. november 1815** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 7. december 1815 på Krogstrup kirkegård. Hun angives da at være 60 år gammel.

62. Christen Pedersen var søn af:

124. Peder Nielsen Gregersen. Han blev født **ca. 1713**.

Da Peder dør, står der i kirkebogen anført "Peder Nielsen, kaldet Gregersen". Det vides ikke hvorfor han blev kaldt dette ekstra efternavn, men hans far blev tilsyneladende ligeledes kaldt Gregersen (se nedenfor).

Da Peders far dør i **oktober 1740** angives i skifteprotokollen, at Peder er 27 år gammel og at han tjener i Dalby i Krogstrup sogn (Horns herred, Frederiksborg amt).

Peder blev gift med **Karen Baltzarsdatter** den **22. oktober 1741** i Krogstrup kirke i Horns herred, Frederiksborg amt (trolovet den 16. april 1741).

Børn af Peder Nielsen Gregersen og Karen Baltzarsdatter:

- i **Ingeborre Pedersdatter**, døbt den 17. juni 1742.
- ii **Niels Pedersen**, døbt den 2. juli 1744.
- iii **Christen Pedersen**, døbt den 25. september 1746, begravet den 2. oktober 1746.
- 62. iv **Christen Pedersen**, døbt den 1. november 1747, begravet den 1. november 1812.
- v **Jørgen Pedersen**, døbt den 18. februar 1753.

Peder Nielsen Gregersen døde i **juli 1781** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 29. juli 1781 på Krogstrup kirkegård. Han

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

angives da at være husmand og 63 år gammel (han har måske været et par år ældre, vurderet ud fra den alder han oplyses at have ved faderens død).

124. Peder Nielsen Gregersen var søn af:

248. Niels Sørensen Gregersen. Han blev født **ca. 1673**.

Det er uvist hvorfor Niels har fået et ekstra efternavn. På dødstidspunktet anføres han i kirkebogen som Niels Gregersen, mens der i skifteprotokollen ved hans død står anført Niels Sørensen Gregersen.

Niels blev gift med **Johanne Bondesdatter**.

Børn af Niels Sørensen Gregersen og Johanne Bondesdatter:

- 124. i **Peder Nielsen**, født ca. 1713, begravet den 29. juli 1781.
- ii **Jens Nielsen**, født ca. 1716.
- iii **Søren Nielsen**, født ca. 1718.
- iv **Christen Nielsen**, født ca. 1721.
- v **Bonde Nielsen**, døbt den 3. februar 1726.

Niels Sørensen Gregersen døde i **oktober 1740** i Ordrup i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 23. oktober 1740 på Krogstrup kirkegård. Han anføres da at være husmand og 67 år gammel.

249. Johanne Bondesdatter.

Kendskabet til Johanne Bondesdatter stammer fra skifteprotokollen ved hendes mands død, Niels Sørensen Gregersen. Der er ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

125. Karen Baltzarsdatter. Hun blev født **ca. 1709**.

Hun blev gift med **Peder Nielsen Gregersen** den **22. oktober 1741** i Krogstrup kirke i Horns herred, Frederiksborg amt, se ovenfor ane nr. 124, Peder Nielsen Gregersen vedrørende deres fælles børn mv.

Karen Baltzarsdatter døde i **maj 1783** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 21. maj 1783 på Krogstrup kirkegård. Hun angives da at være 74 år gammel.

124. Karen Baltzarsdatter var datter af:

250. Baltzar Baltzarsen. Han blev født **ca. 1685**.

Han var husmand i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt.

Baltzar blev gift første gang med **Bodil Joensdatter**, se nedenfor ane nr. 251 Bodil Joensdatter. Deres vielse er ikke fundet i kirkebøgerne.

Børn af Baltzar Baltzarsen og Bodil Joensdatter:

- 125. i **Karen Baltzarsdatter**, født ca. 1709, begravet den 21. maj 1783.
- ii **Sidsel Baltzarsdatter**, født ca. 1720.
- iii **Ane Baltzarsdatter**, født ca. 1722.
- iv **Bodil Baltzarsdatter**, født ca. 1724.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

v **Maren Baltzarsdatter**, født ca. 1726.

Bodil Joensdatter, Baltzars første kone, døde i **januar 1738** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 12. januar 1738 på Krogstrup kirkegård. Hun anføres da at være 57 år gammel.

Baltzar Baltzarsen blev gift anden gang med **Ane Christensdatter** den **20. april 1738** i Krogstrup kirke (trolovet den 16. februar 1738).

Ane Christensdatter var født ca. 1714.

- Børn af Baltzar Baltzarsen og Ane Christensdatter:*
- vi **Bodil Baltzarsdatter**, døbt den 21. december 1738, begravet den 1. januar 1739.
 - vii **Peder Baltzarsen**, døbt den 21. februar 1740, begravet den 17. august 1760.
 - viii **Dorothe Baltzarsdatter**, døbt den 24. marts 1743, begravet den 6. oktober 1743.

Baltzar Baltzarsen døde i **maj 1743** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 12. maj 1743 på Krogstrup kirkegård. Han angives da at være 58 år gammel.

Ane Christensdatter, Baltzars anden kone, blev begravet på Krogstrup kirkegård samme dag som Baltzar, den **12. maj 1743** og er altså død omtrent samtidig med Baltzar. Hun angives da at være 29 år gammel.

På det tidspunkt, hvor begge forældre dør, er sønnen Peder 3 år gammel, mens datteren Dorothe er 13 uger gammel. Dorothe dør inden hun bliver ½ år. Deres førstefødte datter Bodil var ligeledes død allerede samme år som hun blev født. Sønnen Peder døde da han var 20 år gammel.

251. Bodil Joensdatter. Hun blev født **ca. 1681**.

Hun blev gift med **Baltzar Baltzarsen**, se ovenfor ane nr. 251 Baltzar Baltzarsen vedrørende deres fælles børn mv. Deres vielse er ikke fundet i kirkebøgerne.

Bodil Joensdatter døde i **januar 1738** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 12. januar 1738 på Krogstrup kirkegård.

63. Anna Nielsdatter. Hun blev født i **1750** i Kyndby i Horns herred, Frederiksborg amt og blev døbt den 22. februar 1750 i Kyndby kirke. Hendes navn er stavet Ane ved bl.a. hendes vielse og ved hendes død, men stavemåden som angivet ved henes dåb er anvendt her.

Anna blev gift med **Christen Pedersen** den **12. maj 1776** i Kyndby kirke, Horns herred, Frederiksborg amt, se ovenfor, ane nr. 62 Christen Pedersen vedrørende deres fælles børn mv.

Anna Nielsdatter døde i **februar 1782** i Dalby i Krogstrup sogn, Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 3. marts 1782 på Krogstrup kirkegård. Hun var da 32 år gammel.

63. Anna Nielsdatter var datter af:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

126. Niels Pedersen Hyrde. Han blev født ca. 1715.

Niels var husmand i Kyndby i Horns herred, Frederiksborg amt. Han bliver ved flere lejligheder i kirkebøgerne (ved børnenes dåb) kaldt Niels Hyrde.

Han blev gift med **Mette Pedersdatter** den **26. december 1745** i Kyndby kirke, Horns herred, Frederiksborg amt (trolovet den 31. oktober 1745).

Børn af Niels Pedersen Hyrde og Mette Pedersdatter:

- i **Mads Nielsen**, døbt den 19. juni 1746, begravet den 5. februar 1747.
- ii **Dorte Nielsdatter**, døbt den 12. november 1747.
- 63. iii **Anna Nielsdatter**, døbt den 22. februar 1750, begravet den 3. marts 1782.
- iv **Maren Nielsdatter**, døbt den 25. marts 1752.
- v **Haagen Nielsen**, døbt den 4. august 1754.
- vi **Ole Nielsen**, døbt den 20. november 1757.
- vii **Peder Nielsen**, døbt den 8. april 1762.

Niels Pedersen Hyrde døde i **oktober 1764** i Kyndby i Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 4. november 1764 på Kyndby kirkegård. Han angives da at være 49 år gammel.

127. Mette Pedersdatter. Hun blev født ca. 1720.

Hun blev gift første gang med **Niels Pedersen Hyrde** den **26. december 1745** i Kyndby kirke, Horns herred, Frederiksborg amt (trolovet den 31. oktober 1745), se ovenfor ane nr. 126 Niels Pedersen Hyrde vedrørende deres fælles børn mv.

Niels Pedersen Hyrde, Mettes første mand, døde i **oktober 1764**.

Mette Pedersdatter blev gift anden gang med **Jens Sørensen Tærsker** den **6. januar 1766** i Kyndby kirke i Horns herred, Frederiksborg amt (trolovet den 17. november 1765). Han var født ca. 1731. Han var husmand i Kyndby.

Ved Oeders efterretninger i **1771** er Jens Sørensen Tærsker husmand i Kyndby i Horns herred, Frederiksborg amt. Han angives at være 42 år gammel og i sit første ægteskab. Konen angives at være 50 år og i sit andet ægteskab.

Jens Sørensen Tærsker, Mettes anden mand, døde i **maj 1783** i Kyndby i Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 11. maj 1783 på Kyndby kirkegård. Han angives da at være 52 år gammel.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Mette Pedersdatter enke og angives at være 68 år. Hun bor til leje (er inderste) hos sin søn Peder Nielsen, der er ungarl og husmand i Kyndby i Horns herred, Frederiksborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Nielsen	27	ugift	Unge Karl, Huusmand
Mette Pedersdatter	68	enke	Hans Moder Inderste

Mette Pedersdatter døde i **august 1796** i Kyndby i Horns herred, Frederiksborg amt og blev begravet den 10. august 1796 på Kyndby kirkegård. Hun angives da at være 72 år gammel.

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

G Forkortelser og ordforklaringer

G.1 Forkortelser

Alb. = album
 Do. = ditto = det samme, ligeledes
 Fdk = fjerdingkar
 Fkr. = fjerdingkar
 FT = folketælling
 Htk. = hartkorn
 Matr. = matrikel
 Mk. = mark
 Rdl. = rigsdaler
 Skp(r). = skæppe(r)
 Td(r). = tønde(r)

For en nærmere forklaring af ordenes betydning, se under Mål og vægt, Hartkornsystemet og Matrikulering i nedenstående afsnit G.2 Ordforklaringer.

G.2 Ordforklaringer

Aftægtskontrakt

Et dokument, hvor en aftægtsydelse er specificeret i form af penge, naturalier, tjenesteydelser eller andre rettigheder.

Almisselem

En person, der forsørges via almisser, dvs. via barmhjertighed.

Aner

En persons forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv.

Anesammenfald

Anesammenfald er når en person optræder mere end ét sted på en anetavle. Det opstår, når beslægtede personer får børn sammen.

Anetavle

En skematisk oversigtstavle over en persons - probandens - aner.

Fattiglem

En person, der modtager fattighjælp i form af ophold i en familie eller fattighus.

Folketællinger

Egentlige folketællinger blev afholdt i Kongeriget Danmark (der fx ikke omfatter hertugdømmerne Slesvig og Holstein) i 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1970. Folketællingerne blev afskaffet i 1974 efter etableringen af Det Centrale Personregister (CPR) (oprettet i 1968).

Det fremgår, at der ikke blev afholdt folketællinger i de 33 år mellem 1801 og 1834, hvilket i forhold til slægtsforskning er en kritisk lang periode. Den lange pause skyldtes bl.a. Napoleonskrigene (med Københavns bombardement), statsbankerotten i 1813 og den efterfølgende økonomiske krise.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Ud over de nævnte folketællinger kan Oeders efterretninger (se disse) fra 1771 være til stor hjælp for slægtsforskere.

Fæstebrev

Dokument, hvori en godsejer på visse betingelser - som enten kan være lovbestemte eller aftalte og som fremgår af fæstebrevet - overlader brugsretten af en ejendom, dvs. et jordstykke, en gård eller et hus til en anden person, kaldet fæsteren.

Hartkorn systemet

Hartkorn = beskatningsværdi

- 1 tønde (td.) hartkorn = 8 skæpper (skp.) hartkorn
- 1 skæppe (skp.) hartkorn = 4 fjerdingkar (fkr.) hartkorn
- 1 fjerdingkar (fkr.) hartkorn = 3 album (alb.) hartkorn
- 1 album (alb.) hartkorn = hartkornets mindste enhed.

Hartkorn betyder egentligt "hårdt korn", dvs. rug eller byg, og hartkornet var – dengang statens skatteindtægter stort set udelukkende var lagt på landbrugsjorden - et udtryk for, hvor stort et skattetryk en gård kunne bære. Når en gård er på fx 3 tønders hartkorn, betyder det, at den - når det dyrkes forsvarligt - kan beskattes med 3 tønders hårdt korn eller en tilsvarende værdi, uden at beskatningen bliver så hård, at landbrugsdriften lider skade.

Der skal stadig være nok tilbage til, at gårdmanden og hans familie kan overleve, at han kan vinterfodre sin besætning, lønne nødvendig medhjælp, have korn mv. til udsæd det følgende år samt kunne svare andre udgifter og afgifter, bl.a. landgilde og tiendeafgifter og jævnlige pålagte ekstraskatter.

Gårdens hartkorn afhænger derfor af to grundlæggende faktorer - dels den tilliggende jords areal, og dels jordens godhed = bonitet.

En gårds hartkorn angives eksempelvis med 8-2-1-1 7/18, hvilket betyder, at der til gården hørte 8 tdr., 2 skp., 1 fkr. og 1 7/18 alb. hartkorn.

Hartkornsansættelsen af en gård skete ved matrikuleringen (se dette).

Herred

Et geografisk område bestående af et varierende antal, normalt 6-20 sogne, som stort set siden vikingetiden har haft et fælles tingsted, hvor retslige uoverensstemmelser blev afgjort og pådømt. Allerede i den tidlige middelalder udgjorde herrederne grundlaget for landets inddeling i retskredse.

Inderste

Person, som bor til leje hos en anden. Det samme som innsidder.

Innsidder

Person, som bor til leje hos en anden. Det samme som inderste.

Kirkebog

Protokol, hvori sognepræsten - i nyere tid kordegnen i byerne - registrerer de kirkelige handlinger, som fandt sted i hans sogn. Føring af kirkebøger blev påbudt ved lov i 1646 af Christian d. IV.

Der var oprindeligt ikke faste regler for, hvordan kirkebøgerne skulle føres udover at barnedåb, ægteskaber og begravelser skulle registreres, og derfor er de ældste kirkebøger frem til ca. 1814 temmelig forskellige i form og indhold. De ældste kirkebøger giver således oplysning om

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

dåbsdato, mens fødselsdatoen meget ofte er udeladt. Ved dødsfald er det begravelsesdatoen, der registreres, mens dødsdatoen langt sjældnere anføres. Kvinder og børn registreres ofte uden anførsel af navn som fx Jens Pedersens kone, søn eller datter eller blot som Jens Pedersens barn.

Ved kirkebogsreformen 1814 fremkom nye skematiske kirkebøger, hvori registreres såvel fødselsdag som dåbsdag, barnets og begge forældrenes navne mm. Desuden registreres konfirmationer, vielser og dødsfald, sidstnævnte altid med både dødsdag og begravelsesdag. I visse perioder registres tillige koppevaccinationer, tilflytninger til sognet samt fraflytninger fra dette.

Fra 1814 førtes kirkebøgerne – også kaldet ministerialbøgerne - i to ens eksemplarer. De blev kaldt henholdsvis hovedministerialbogen, der var præstens eksemplar, og kontramministerialbogen, der var degnens eksemplar. Med henblik på at reducere risikoen for ødelæggelse af bøgerne ved brand måtte de to ministerialbøger aldrig opbevares under samme tag.

I 1892 gennemføres den 2. kirkebogsreform, hvorefter der registreres fødsel og dåb, konfirmation, vielser og dødsfald som tidligere, men nu mere detaljeret

Landgilde

Den årlige afgift, som en fæstebonde betalte til husbonden (herremanden, godsejeren) for retten til at bebo fæstegården eller -huset og udnytte fæstejorden.

Lægd

Det geografiske område, hvis potentielle soldater registreres i samme lægdsrulle (fra 1788). Som regel svarende til sognet.

Lægdsrulle

Fortegnelse over lægdets potentielle soldater.

Matrikel

Fortegnelse over ejendomme (jorder) med angivelse af deres beskatningsgrundlag.

Matrikulering

I Danmark har der i tidens løb foregået matrikulering 4 gange, hvoraf de to første matrikuleringer kun fik kortvarig gyldighed.

Den første matrikulering fandt sted i årene umiddelbart efter enevældens indførelse i 1660. Den blev udført af en regeringskommission på grundlag af indberetninger fra godsejerne om de enkelte bønders landgildeydelse og trådte i kraft 1662. Denne matrikulering omtales i historien som "kommissionsmatriklen". Den var næppe trådt i kraft, før man måtte konstatere, at den var både uretfærdig og på flere måder mangelfuld.

Den blev derfor udsendt til lokal vurdering og justering i amtstuerne, således at en revideret matrikel kaldet "amtstuematriklen" eller "Frederik d. III's matrikel" kunne træde i kraft allerede i 1664.

Efter af denne matrikel havde fungeret i 15-16 år, måtte man imidlertid erkende, at heller ikke den var tilstrækkelig god, og i 1681 påbegyndte man derfor forarbejdet til en ny og endelig matrikulering. Forarbejdet bestod i, at hver eneste stump dyrket agerjord blev målt af landinspektører og kvalitetsbedømt af landbrugskyndige mænd. Opmålingsresultaterne og bonitetsbedømmelserne blev noteret i såkaldte markbøger for de enkelte sogne og indsendtes til kancelliet, hvor man foretog de nødvendige beregninger, der findes herredsvise i såkaldte modelbøger, og endelig blev den færdige matrikel indskrevet i matrikelbøger. Såvel mark-,

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

model- som matrikelbøgerne opbevares nu i matrikelsarkivet og giver vigtige landbrugs-historiske oplysninger.

Denne nye tredje matrikel, som efter udgiveren blev kaldt Christian d. V's matrikel, var færdig og blev sat i kraft i 1688. Efter denne matrikel svarer 1 tønde hartkorn til et jordareal på mellem 2 og 8 tønder land, afhængigt af jordens bonitet, der i markbøgerne beskrives som "god rugjord" for bedste kvalitet til "ond havrejord" for dårligste jordkvalitet. Flere kvalitetsgrader derimellem forekommer.

I modsætning til de to første matrikler, der blev ansat alene på grundlag af de dyrkede jorder, så medtog man i 1688-matriklen også udyrkede arealer, idet enge og mosearealer blev hartkornsansat efter høstudbyttet i antal hølæs, og skovarealer blev hartkornsansat efter, hvor mange oldensvin de kunne føde. 1688-matriklen eller Christian d. V's matrikel var gældende indtil 1844.

Den 4. og sidste matrikel er efter ikrafttrædelsesåret kaldet 1844-matriklen. Forarbejdet til den blev påbegyndt i 1820 efter at rentekammeret allerede i 1802 havde fået ordre til at udarbejde præcise retningslinjer for matrikuleringen og der efter disse var foretaget forskellige prøvematrikuleringer. Arbejdet opdeltes i 3 faser, nemlig 1. opmåling og udarbejdelse af matrikelkort, 2. bonitering og 3. beregninger.

Til anvendelse som matrikelkort indkaldte man fra amterne alle bevarede udskiftningskort til kvalitetsbedømmelse, og hvis man fandt dem tilstrækkeligt nøjagtige blev de kopieret og anvendt. Ellers blev der foretaget nye opmålinger og tegnet nye kort.

Hvad jordboniteringen angår, fandt man frem til en "idealjord" i Karlslunde på Sjælland. Andre jorder blev efter idealjorden klassificeret i 24 takster, som afspejlede nettoudbyttet pr. arealenhed i forhold til idealjorden, og hartkornet beregnes derefter som et produkt af jordarealet og jordboniteten.

Mål og vægt

Gamle markmål - arealer

1 tønde land (td. land.) = et stykke jord, der kan tilsås med 1 td. korn

1 td. land = 8 skæpper (skp.) land = 14.000 alen² = 5.516 m²

1 skp. land = 4 fjerdingkar (fdk.) land = 689,5 m²

1 fdk. land = 3 album (alb.) land = 172,2 m²

1 alb. land = 57,4 m²

1 kvadratreb = 10.000 kvadratfod = 985 m²

1 kvadratrode = 100 kvadratfod = 9,85 m²

Oeders efterretninger

I 1771 indsamlede G.C. Oeder oplysninger om ægtepar, enker og enkemænd i Sjællands stift, dvs. København, Sjælland, Møn og Bornholm. Disse lister kaldes Oeders efterretninger, og de indeholder oplysninger om mænds og enkers navne, erhverv, alder og ægteskabelig stand. Hustruers navne er desværre ikke oplyst, kun deres alder.

Parcellist

Oprindelig en bruger af en parcel, dvs. et jordstykke udskilt fra et større landbrug. Fra 1800-tallet blev det en almindelig betegnelse for en landbruger, hvis jordtilliggende var mindre end et gårdbrug, men større end en husmandslod.

Skifte

Arvedeling. Et skifte kan foretages privat eller med assistance fra øvrigheden: Ved privatskifter findes som regel intet bevaret om dem, men ved offentligt skifte findes skiftereferater indført i

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

særlige skifteprotokoller. Skifterne er vigtige personalhistoriske kilder, fordi de giver oplysninger om arvingernes navne og deres slægtskab med arveladeren.

Desuden rækker skiftearkivalierne ofte længere tilbage i tid end kirkebøgerne. Skiftearkivalier findes bl.a. i de private godsarkiver samt i retsbetjentarkiverne.

Skudsmålsbog

Med *Forordning om Skudsmaalbøgers Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832* blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori forskellige attester kunne indføres.

Første indførelse var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme vaccinationsattester, påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra præsten.

Ved flytning fra et sogn til et andet skulle skudsmålsbogen forelægges for sognepræsten i begge sogne. Han påtegnede den og førte flytningen ind i kirkebogen i til- og afgangslisterne. Efter 1873 overgik denne funktion til sognefogeden hhv. byfogeden, der førte flytningen ind i tyendeprotokollen.

Loven krævede, at alle der søgte arbejde udenfor deres fødesogn, skulle have en skudsmålsbog. En person, der mistede sin skudsmålsbog, kunne derfor straffes for det. Under en ansættelse blev skudsmålsbogen opbevaret af husbonden. Dermed var det umuligt for den ansatte at forlade pladsen i utide.

I 1867 blev det forbudt for husbonden at skrive andet end tjenestetidens varighed i skudsmålsbogen. Ordningen med skudsmålsbøger blev ophævet i 1921.

Udskiftningen

Udskillelse af en ejendoms jord fra det almindelige jord- og dyrkningsfællesskab, som blev praktiseret på landet ind til landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet. Udskiftningens formål var at reducere det store antal små agerlodder, som hidtil havde udgjort ejendommenes jordtilliggende, til forholdsvis få, sammenhængende markarealer.

Udskiftningen blev påbegyndt i 1760'erne, men først afsluttet et stykke ind i 1800-tallet. Udskiftningen blev underlagt amtslige landvæsenskommissioner og udført efter indstillinger fra landinspektører.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

H Navneindex

Andersdatter, Birthe.....	81; 85; 90	Christiansen, Ane Marie Kirstine	33
Andersdatter, Karen	90	Christiansen, Anna Valborg	17
Andersdatter, Maren.....	90	Christiansen, Dagny Magrete.....	17
Andersen, Christen.....	136	Christiansen, Doris.....	7; 17
Andersen, Niels	90	Christiansen, Ernst.....	17
Baltzarsdatter, Ane	156	Christiansen, Hans.....	17; 33; 125
Baltzarsdatter, Bodil	156; 157	Christiansen, Hendrich.....	124; 125
Baltzarsdatter, Dorothe.....	157	Christiansen, Henrich.....	125
Baltzarsdatter, Karen.....	155; 156	Christiansen, Henry	17
Baltzarsdatter, Maren	157	Christiansen, Herman	17
Baltzarsdatter, Sidsel.....	156	Christiansen, Jens	33; 132; 133; 134
Baltzarsen, Baltzar	156; 157	Christiansen, Jens Peder	33
Baltzarsen, Peder.....	157	Christiansen, Karen Marie.....	17
Basse, Rasmus	76	Christiansen, Lars	28; 33; 62
Bondesdatter, Johanne.....	156	Christiansen, Niels	33
Christensdatter, Ane..	42; 43; 129; 130; 136; 154; 157	Christiansen, Ole	125
Christensdatter, Anne.....	43; 52	Christiansen, Peder	133
Christensdatter, Berte Sophie.....	154	Christiansen, Peter	33
Christensdatter, Cidse	55	Christiansen, Rosa Bertha	17
Christensdatter, Cisse	151; 153; 154	Christiansen, Simon.....	123
Christensdatter, Karen... 43; 45; 52; 55; 148; 149		Christiansen, Svend.....	17
Christensdatter, Kathrine	74	Christiansen, Søren	123
Christensdatter, Kirsten	52	Christophersdatter, Dorthe	42
Christensdatter, Lene	154	Eskildsen, Jens.....	148; 149
Christensdatter, Maren	43; 154	Hans	46; 47
Christensdatter, Marie	43	Hansdatter, Ane.....	47
Christensdatter, Sidse	37; 38; 43	Hansdatter, Ellen	47
Christensen Heboe, Ole	87	Hansdatter, Karen.....	43; 46; 47
Christensen Smed, Søren	44; 45	Hansdatter, Kirsten	40
Christensen, Anders	136	Hansdatter, Maren	41
Christensen, Christen	45; 74	Hansen, Anders	50; 90; 91
Christensen, Christian	74	Hansen, Hans	40
Christensen, Hans	52	Hansen, Jeppe.....	88; 89
Christensen, Jacob.....	76	Hansen, Mads.....	47
Christensen, Jeppe.....	45	Hansen, Michel	47
Christensen, Lars	70; 72; 74	Hansen, Peder.....	47; 150
Christensen, Lauritz.....	45; 46	Hendriksen, Christian.....	123; 124; 127
Christensen, Niels	45; 51; 52; 53; 55; 58; 154	Hendriksen, Ole	124
Christensen, Oluf.....	55	Hendriksen, Søren	124
Christensen, Peder..	48; 50; 51; 52; 55; 136; 142	Henrichsdatter, Ellen.....	124
Christiansdatter, Ane	119; 123; 125	Henrichsen, Christian.....	125
Christiansdatter, Ane Kirstine	123	Ipsdatter, Anne	56; 58
Christiansdatter, Anne	133	Ipsdatter, Inger.....	74; 77
Christiansdatter, Boel	123	Ipsdatter, Kirsten.....	45; 46
Christiansdatter, Cathrine	125	Ivarsdatter, Anna.....	82
Christiansdatter, Kiersten	133	Jacobsdatter, Anne	76
Christiansdatter, Kirsten	133	Jacobsdatter, Lisbet.....	76
Christiansen, Ane Kirstine	33	Jacobsen, Christen	76
		Jacobsen, Hans	76
		Jacobsen, Jens	76
		Jacobsen, Niels	76
		Jacobsen, Stephan	75; 76

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Jacobsen, Søffren.....	76				
Jensdatter, Ana	86				
Jensdatter, Ane	152				
Jensdatter, Birte	152				
Jensdatter, Birthe.....	79				
Jensdatter, Karen	152				
Jensdatter, Kirsten.....	82; 86; 87; 88				
Jensdatter, Magrete.....	141; 142; 152				
Jensdatter, Maren.....	86; 88; 89				
Jensdatter, Mette	86				
Jensen, Anders.....	86				
Jensen, Ane Kirstine.....	95				
Jensen, Anna Dorthea	96				
Jensen, Chresten Julius....	93; 94; 101; 112; 115; 138				
Jensen, Christen.....	120; 152				
Jensen, Christian	33; 36; 37				
Jensen, Frederik Christian	132				
Jensen, Hans.....	86				
Jensen, Jens	37; 132				
Jensen, Jens Jørgen	96				
Jensen, Jeppe	81; 86				
Jensen, Jørgen.....	148; 150				
Jensen, Karen Sophie	23; 97				
Jensen, Kristiane Julie	96				
Jensen, Kristine Frederikke	96				
Jensen, Lars	148				
Jensen, Louise Karoline.....	96				
Jensen, Marie Jensine Margrethe	95				
Jensen, Mathilde Johanne	96				
Jensen, Niels	39; 40; 41; 86; 122; 152				
Jensen, Niels Peter.....	112; 115				
Jensen, Ole	86				
Jensen, Peder	132				
Jensen, Petra Nielsine	96				
Jensen, Povel	129; 131; 132				
Jensen, Sofie Elisabeth	17; 23; 96				
Jeppesdatter, Ane.....	82; 86; 88; 89				
Jeppesdatter, Anna.....	65; 67				
Jeppesdatter, Anne Margrethe.....	89				
Jeppesdatter, Karen	82; 86				
Jeppesdatter, Kirsten.....	82; 89				
Jeppesen, Anders.....	82				
Jeppesen, Birthe Marie	82				
Jeppesen, Jens	82				
Jeppesen, Johanne Marie.....	82				
Jeppesen, Mads	82; 86				
Jeppesen, Maren	82				
Jeppesen, Maren Kirstine	82				
Jeppesen, Niels	82; 86				
Jepsen, Jens	89				
Jepsen, Søren	89				
Joensdatter, Bodil.....	156; 157				
Johansdatter, Sidse	42				
Jonasdatter, Mette	56				
Jørgensdatter, Birthe.....	148				
Jørgensdatter, Karen	148				
Jørgensdatter, Margrete.....	51; 53				
Jørgensdatter, Sophie.....	144; 145; 148				
Jørgensen, Jens Peter	141				
Jørgensen, Karen Sofie ...	95; 137; 138; 141				
Jørgensen, Lars	126				
Jørgensen, Niels	141				
Jørgensen, Ole	128				
Knudsen, Anders Poul	116				
Knudsen, Hans Peter	116				
Knudson, Anders	115; 116				
Kristiansen, Albert.....	29				
Kristiansen, Alfred.....	17				
Kristiansen, Anders Peter.....	29				
Kristiansen, Ane Margrethe	29				
Kristiansen, Anna Margrethe	29				
Kristiansen, Karl Rasmus	29				
Kristiansen, Kristian Theodor	15; 25; 29				
Kristiansen, Laurits Emil.....	29				
Kristiansen, Niels Peter	29				
Kristiansen, Nielsine Kamilla	29				
Larsdatter, Ane	126; 127; 128				
Larsdatter, Anna	71				
Larsdatter, Anne	56				
Larsdatter, Bodil.....	126				
Larsdatter, Else	71				
Larsdatter, Inger Maria.....	71				
Larsdatter, Karen	56; 71; 126				
Larsdatter, Kirsten.....	126				
Larsdatter, Magrete.....	147; 148				
Larsdatter, Maren.....	71				
Larsdatter, Margrethe.....	56				
Larsen, Anders.....	65				
Larsen, Birthe Marie.....	29; 59; 60; 65				
Larsen, Christen.....	71				
Larsen, Jens	126				
Larsen, Jens Christian	65				
Larsen, Karen	65				
Larsen, Lars Peter.....	65				
Larsen, Maren Kirstine	65				
Larsen, Niels	56; 71; 126				
Larsen, Peder	126; 144; 145; 147				
Larsen, Rasmus.....	64; 68; 71				
Larsen, Søren	126				
Lauritzdatter, Anna.....	46				
Lauritzdatter, Kirsten	46				
Lauritzdatter, Mette	46				
Lauritzen, Christen	45; 46				
Lauritzen, Jacob.....	46				
Lauritzen, Søren	46				
Laursdatter, Ane Marie.....	57				
Laursdatter, Anne	57; 58				
Laursdatter, Margrethe.....	53; 55				
Madsdatter, Anna.....	86				

Ane nr.	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511
Generation nr.	Tip-tip--oldeforældre	3 x Tip-oldeforældre	4 x Tip-oldeforældre	5 x Tip-oldeforældre

Madsdatter, Birthe	122			
Madsdatter, Inger	148; 149			
Madsdatter, Sidse.....	46			
Madsdatter, Sophie	45			
Madsen, Anders	85			
Madsen, Peder	86			
Mathiasdatter, Johanne	75; 77			
Nielsdatter, Ane	40; 41			
Nielsdatter, Anna	154; 157; 158			
Nielsdatter, Anne	49; 52; 53			
Nielsdatter, Birthe	54			
Nielsdatter, Bodil	125			
Nielsdatter, Dorte.....	158			
Nielsdatter, Dorthe.....	40; 41; 122			
Nielsdatter, Ingeborre	149			
Nielsdatter, Johanne.....	52; 90; 91			
Nielsdatter, Karen.....	53; 54; 79; 122			
Nielsdatter, Maren	54; 77; 79; 158			
Nielsdatter, Margrete	79			
Nielsdatter, Margrethe	122			
Nielsdatter, Sidse	52			
Nielsen Gregersen, Peder	155; 156			
Nielsen Hammer, Søren	42			
Nielsen, Anders	58			
Nielsen, Bonde	156			
Nielsen, Christen	51; 52; 53; 54; 156			
Nielsen, Claus	122			
Nielsen, Hans	40; 41			
Nielsen, Haagen	158			
Nielsen, Jens.. 37; 38; 39; 41; 151; 154; 156				
Nielsen, Jørgen	53			
Nielsen, Lars	54			
Nielsen, Mads.....	158			
Nielsen, Niels	40; 41; 119; 122			
Nielsen, Ole.....	158			
Nielsen, Peder..... 52; 54; 79; 118; 119; 120;				
122; 156; 158				
Nielsen, Rasmus	50			
Nielsen, Søren.....	57; 156			
Nielsen, Tolver	119			
Nilausen, Birger.....	8			
Nilausen, Gitte.....	8			
Nilausen, Jette.....	8			
Nilausen, Kay	7			
Nilausen, Lena	8			
Nilausen, Niels	149			
Oldsatter, Ane	87			
Oldsatter, Karen	88			
Olsen, Christen.....	87			
Olsen, Henrich.....	87			
Olsen, Jens	86; 88			
Olsen, Jørgen.....	128			
Olsen, Niels	88			
Olsen, Peder	87			
Olufsdatter, Birthe.....	55			
Olufsdatter, Karen.....	44; 46			
Ovesdatter, Karen.....	78			
Ovesen, Christen	78			
Ovesen, Laurids.....	78			
Ovesen, Peder.....	78			
Ovesen, Rasmus	77; 78; 79			
Ovesen, Søren.....	78			
Pedersdatter, Ane	42			
Pedersdatter, Ane Kirstine	119; 120			
Pedersdatter, Ane Magrete	33; 35; 49; 50			
Pedersdatter, Ane Margarete.....	119; 120			
Pedersdatter, Ane Marie	49; 50			
Pedersdatter, Anne Marie	45			
Pedersdatter, Elisabeth.....	128			
Pedersdatter, Ingeborre	155			
Pedersdatter, Karen.. 49; 50; 119; 120; 128;				
132; 134; 135				
Pedersdatter, Magrete	49			
Pedersdatter, Maren	43; 78; 128			
Pedersdatter, Mette	158			
Pedersdatter, Zidse.....	136			
Pedersen Hyrde, Niels	158			
Pedersen, Christen	154; 155; 157			
Pedersen, Daniel	144			
Pedersen, Hendrich	119; 120			
Pedersen, Jens 40; 111; 115; 119; 120; 127;				
135				
Pedersen, Jørgen	140; 142; 144; 155			
Pedersen, Lars	127; 147; 148			
Pedersen, Mads.....	85			
Pedersen, Morten	47			
Pedersen, Niels	79; 119; 120; 155			
Pedersen, Peder	135; 144			
Pedersen, Søren.....	125; 127; 128			
Pedersen, Thomas.....	56			
Poulsdatter, Dorthe Sophie	129			
Poulsdatter, Johanne	129			
Poulsdatter, Sara Kirstine	129			
Poulsdatter, Sidse Marie	112; 114; 129			
Poulsen, Christian.....	129			
Poulsen, Jens	129			
Rasmusdatter, Birthe	77			
Rasmusdatter, Bodil.....	128			
Rasmusdatter, Karen	52; 53; 77			
Rasmusdatter, Kirsten	50			
Rasmusdatter, Maren	71; 76; 77			
Rasmusdatter, Margrethe	76			
Rasmussen, Niels	77			
Rasmussen, Ove	78			
Rasmussen, Peder	76			
Simon	128			
Simonsdatter, Ane	127; 128			
Simonsen, Lars.....	128			
Stephansdatter, Else.....	75			
Stephansdatter, Karen	75			

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31
Generation nr.	Doris	Forældre	Bedsteforældre	Oldeforældre	Tipoldeforældre

Stephansdatter, Maren	75				
Stephansdatter, Margrethe	75				
Stephansdatter, Sidsel.....	75				
Stephansen, Christen	74; 75; 77				
Stephansen, Jacob	75				
Sørensdatter, Ane.....	76; 126				
Sørensdatter, Anne.....	57				
Sørensdatter, Anne Beate	45				
Sørensdatter, Anne Margrete.....	57				
Sørensdatter, Birthe.....	39; 41; 42				
Sørensdatter, Bodil.....	57				
Sørensdatter, Bodil.....	124; 125; 126				
Sørensdatter, Dorthe	43				
Sørensdatter, Johanne Kirstine.....	121				
Sørensdatter, Karen	57; 126; 127; 128				
Sørensdatter, Kirsten.....	42; 44; 123; 126; 127; 128				
Sørensdatter, Maren.....	126; 133; 134				
Sørensdatter, Marie	45; 57				
Sørensdatter, Mette	42				
Sørensdatter, Mette Cathrine.....	45				
Sørensdatter, Sidsel Kirstine	57				
Sørensen Gregersen, Niels.....	156				
Sørensen Smed, Jacob.....	45				
Sørensen Tærsker, Jens.....	158				
Sørensen, Anders	126				
Sørensen, Christen	43; 44; 57				
Sørensen, Gabriel.....	57				
Sørensen, Jeppe.....	46				
Sørensen, Lars	42; 58; 126				
Sørensen, Laurs	56; 57				
Sørensen, Mads.....	45				
Sørensen, Nels	42				
Sørensen, Niels	57; 126				
Sørensen, Ole.....	126				
Sørensen, Peder.....	45; 57; 127; 128				
Sørensen, Simon	127; 128				
Sørensen, Søren.....	126				
Thomasdatter, Inger.....	135; 136				
Thomasen, Hans.....	41				
Thygesen, Christian	133				
Torsdatter, Karen	126				
Truelsen, Peder	135; 136				