



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

VERSION 3
11. AUGUST 2023



KRISTINE OG KRISTEN STAGSTRUP

SLÆGTHISTORIE

Slægtens historie

Gennem flere år har jeg samlet oplysninger om slægten på mødrene og fædrene side. Det er efterhånden blevet til ret så mange personer, nemlig næsten 16.000 personer i 5.200 familier plus over 1.800 kilder.

Jeg har medtaget alle personer i den direkte linje bagud til og med 5xtipoldeforældre. Det er ikke alle oplysninger, jeg har kontrolleret, men jeg har draget nytte af nutidens orakel: Google. Når jeg løber tør for oplysninger, har jeg prøvet at slå navnet på personen op i Google, og så har jeg tit fundet slægtsforskning, som andre har lavet, hvorved jeg har kunnet komme langt tilbage.

Der er fundet sammenfald af aner enkelte steder i slægten, og det betyder, at familierne har giftet sig ind i hinanden.

I de første slægtled er jeg rimelig sikker på at have alle børn med, men jo længere vi kommer tilbage i tiden, jo større sandsynlighed er der for, at børneflokkene ikke er med i fuldt omfang.

Der er mange ting, der skal findes frem, og noget, der skal kontrolleres, så der kan efterhånden komme flere ting med, ligesom der kan være oplysninger, der skal ændres ved nærmere studium. Og her hører jeg gerne om mulige ændringer eller præciseringer, så historien bliver så korrekt som muligt.

"Festen" stopper ikke her, idet der skal arbejdes med grupperne bagud i tid, og når det er overstået, skal der startes forfra med at finde yderligere oplysninger om personerne - en opgave uden ende.

Nørager, den 11. august 2023

Fætter Kristen

Nummersystemet

Personer er nummereret efter en traditionel metode, hvor alle mænd har et lige nummer, og alle kvinder har et ulige nummer. Det betyder, at slægtskabet kan stilles op i denne orden i forhold til os fætre og kusiner:

2-3	- bedsteforældre
4-7	- oldeforældre
8-15	- tipoldeforældre
16-31	- tiptipoldeforældre
32-63	- 3xtipoldeforældre
64-127	- 4xtipoldeforældre
128-255	- 5xtipoldeforældre
256-511	- 6xtipoldeforældre
512-1023	- 7xtipoldeforældre
1024-2047	- 8xtipoldeforældre

Numrene kan bruges på den måde, at hvis man står på en person og gerne vil finde faderen, så har denne det dobbelte nummer, og moderen har det dobbelte nummer plus 1. Hvis man vil finde et barn til en person, så har det faderens nummer delt med 2, og er det moderen, man står på, skal man trække én fra før divisionen.

Slægtstavle

På næste side er der indsat en tavle over de første 6 slægtled, som nok er de mest interessante. Skulle der være interesse for flere slægtled, kan de nemt sættes op udenfor hæftet.

<p>4 Jacob Christensen f. 16 Juni 1852 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ g. 23 Marts 1877 s. Vejerslev Kirke, Morsø~ d. 18 August 1932 s. Vejerslev sogn, Morsø ~</p>	<p>8 Christen Michelsen f. 9 April 1795 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ g. 9 November 1849 s. Vejerslev Kirke, Morsø~ d. 24 April 1857 s. Vejerslev sogn, Morsø ~</p>	<p>16 Michel Ibsen f. 1737, Vejerslev sogn, Morsø Sønd- g. 27 Marts 1789, Tæbring Kirke, ~ d. December 1812, Vejerslev sogn, ~</p>	<p>32 Ib Michelsen</p>
<p>2 Kristen Stagstrup Kristen~ f. 1 November 1882 s. Vejerslev sogn, Morsø Søn~ g. 23 Oktober 1904 s. Vejerslev Kirke, Morsø Sø~ d. 5 Juli 1944 s. Vejerslev sogn, Morsø Søn~</p>	<p>9 Christiane Nielsdatter f. 15 Juni 1816 s. Sundby sogn, Morsø Nø~ d. 22 Juli 1879 s. Vejerslev sogn, Morsø ~</p>	<p>17 Malene Christensdatter f. Omkr September 1762, Mollerup ~ d. 30 April 1858, Vejerslev sogn, M~</p>	<p>33 Karen Michelsdatter</p> <p>34 Christen Andersen Bach</p> <p>35 Else Pedersdatter</p>
<p>5 Dorthea Marie Madsen f. 6 September 1854 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ d. 21 April 1926 s. Vejerslev sogn, Morsø ~</p>	<p>10 Mads Nielsen f. 25 Juli 1822 s. Sillerslev by, Øster Asses- g. 11 April 1854 s. Vejerslev Kirke, Morsø~ d. 15 December 1903 s. Vejerslev sogn, Morsø ~</p>	<p>18 Niels Christensen f. 26 Juni 1778, Sundby sogn, Mors- g- d. 2 November 1860, Sundby sogn, ~</p> <p>19 Sidsel Nielsdatter f. Marts 1787, Øster Assels sogn, M- d. 27 April 1871, Sundby sogn, Mor-</p>	<p>36 Christen Andersen Tøgstrup</p> <p>37 Anna Christensdatter</p> <p>38 Niels Pedersen Lindberg</p> <p>39 Maren Madsdatter</p>
<p>1 Aage Stagstrup Kristensen f. 24 Februar 1906 s. Chicago g. 12 Juni 1934 s. Vejerslev Kirke, Morsø Sønde- d. 1978 s. Jebjerg sogn, Nørre Herred, V~ æf. Gudrun Mortensen</p>	<p>11 Sidsel Jensdatter f. 11 Juni 1829 s. Hvidbjerg sogn, Morsø~ d. 13 December 1876 s. Vejerslev sogn, Morsø ~</p>	<p>20 Niels Madsen f. 30 Januar 1795, Vejerslev sogn, ~ g. 14 Juni 1822, Øster Assels Kirke, ~ d. 21 Februar 1876, Vejerslev sogn, ~</p> <p>21 Mariane Hansdatter f. 1798, Rakkeby sogn, Morsø Sønde- d. 26 April 1855, Vejerslev sogn, M-</p>	<p>40 Mads Nielsen Kjærgaard</p> <p>41 Anne Pedersdatter</p> <p>42 Hans Jensen Søndergaard</p> <p>43 Karen Christensdatter Dahlga-</p>
<p>6 Anders Christensen f. 14 Juli 1858 s. Redsted sogn, Morsø S~ g. 8 Januar 1880 s. Vejerslev Kirke, Morsø~ d. 4 November 1942 s. Vejerslev sogn, Morsø ~</p>	<p>12 Christen Poulsen f. 8 Maj 1825 s. Frøslev sogn, Morsø S~ g. 30 April 1852 s. Redsted sogn, Morsø S~ d. 27 Juli 1880 s. Redsted sogn, Morsø S~</p>	<p>22 Jens Andersen f. Omkr Juni 1794, Hvidbjerg sogn, ~ g. 3 November 1822, Hvidbjerg Kir- d. 30 Marts 1840, Redsted sogn, Mo~</p>	<p>44 Anders Laursen</p> <p>45 Anne Margrethe Laustdatter</p> <p>46 Anders Poulsen Lig med 50</p> <p>47 Sidsel Jørgensdatter Lig med 51</p>
<p>3 Kristine Anine Christensen f. 16 Januar 1882 s. Redsted sogn, Morsø Sønder- d. 29 Januar 1972 s. Vejerslev sogn, Morsø Søn~</p>	<p>13 Ane Madsdatter f. 16 Oktober 1823 s. Redsted sogn, Morsø S~ d. 2 Januar 1876 s. Redsted sogn, Morsø S~</p>	<p>23 Kirsten Andersdatter f. 1793, Hvidbjerg sogn, Morsø Søn- d. 11 September 1866, Redsted sogn~</p>	<p>48 Jens Villadsen</p> <p>49 Martha Christensdatter</p> <p>50 Anders Poulsen Lig med 46</p> <p>51 Sidsel Jørgensdatter Lig med 47</p>
<p>7 Kirsten Christiansen f. 29 December 1858 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ d. 23 Marts 1924 s. Vils by, Vejerslev sogn, ~</p>	<p>14 Chresten Christiansen f. 26 Maj 1822 s. Redsted sogn, Morsø S~ g. 4 December 1857 s. Vejerslev Kirke, Morsø~ d. 7 April 1876 s. Vejerslev sogn, Morsø ~</p>	<p>24 Poul Jensen Agger f. Omkr September 1792, Karby sog- g. 3 April 1820, Hvidbjerg Kirke, M- d. 2 November 1849, Redsted sogn, ~</p>	<p>52 Thomas Jensen</p> <p>53 Anne Madsdatter</p> <p>54 Thomas Nielsen</p> <p>55 Anne Nielsdatter</p>
<p>15 Mariane Andersdatter f. 6 Juni 1832 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ d. 4 Januar 1917 s. Lødderup sogn, Morsø ~</p>	<p>14 Chresten Christiansen f. 26 Maj 1822 s. Redsted sogn, Morsø S~ g. 4 December 1857 s. Vejerslev Kirke, Morsø~ d. 7 April 1876 s. Vejerslev sogn, Morsø ~</p>	<p>25 Ane Andersdatter f. Omkr Juni 1792, Hvidbjerg sogn, ~ d. 24 September 1876, Redsted sogn~</p>	<p>56 Peder Christensen</p> <p>57 Sidsel Jensdatter</p> <p>58 Christen Nielsen Furboe</p> <p>59 Maren Christensdatter</p>
	<p>15 Mariane Andersdatter f. 6 Juni 1832 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ d. 4 Januar 1917 s. Lødderup sogn, Morsø ~</p>	<p>26 Mads Thomassen f. Omkr Maj 1788, Redsted sogn, M~ g. 21 Oktober 1816, Redsted sogn, ~ d. 13 April 1831, Redsted sogn, Mo~</p>	<p>60 Niels Andersen</p> <p>61 Maren Christensdatter</p> <p>62 Laust Jensen Hviid</p> <p>63 Ane Christensdatter Fuurboe</p>
	<p>15 Mariane Andersdatter f. 6 Juni 1832 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ d. 4 Januar 1917 s. Lødderup sogn, Morsø ~</p>	<p>27 Maren Thomasdatter f. Omkr Juni 1788, Redsted sogn, M- d. 23 Maj 1853, Redsted sogn, Mors~</p>	
	<p>15 Mariane Andersdatter f. 6 Juni 1832 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ d. 4 Januar 1917 s. Lødderup sogn, Morsø ~</p>	<p>28 Christian Pedersen f. September 1784, Karby sogn, Mo- g. 27 September 1818, Tæbring Kirk- d. 4 Februar 1828, Redsted sogn, M-</p>	
	<p>15 Mariane Andersdatter f. 6 Juni 1832 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ d. 4 Januar 1917 s. Lødderup sogn, Morsø ~</p>	<p>29 Kirsten Christensdatter f. 19 Oktober 1789, Tæbring sogn, ~ d. 21 August 1853, Redsted sogn, ~</p>	
	<p>15 Mariane Andersdatter f. 6 Juni 1832 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ d. 4 Januar 1917 s. Lødderup sogn, Morsø ~</p>	<p>30 Anders Nielsen Kjeldgaard f. Maj 1800, Vester Assels sogn, Mo- g. 9 November 1828, Ørding Kirke, ~ d. 1 December 1855, Vejerslev sogn~</p>	
	<p>15 Mariane Andersdatter f. 6 Juni 1832 s. Vejerslev sogn, Morsø ~ d. 4 Januar 1917 s. Lødderup sogn, Morsø ~</p>	<p>31 Karen Marie Larsdatter f. 29 August 1800, Tæbring sogn, M- d. 20 Maj 1887, Lødderup sogn, Mo-</p>	

2. Kristen Stagstrup Kristensen

Kristen blev født i Vejerslev sogn den **1. november 1882** klokken 9 om formiddagen som et fuldbårent barn og som det fjerde barn i en søskendeflok på 5 børn, hvoraf de 2 ældste dog var døde som ganske små. Blandt venner blev han tit omtalt som "**Kræntow-gång**".

Forældrene var **Jacob Christensen** (**ane nr. 4** - side 16), der levede fra 1852 til 1932, og **Dorthea Marie Madsen** (**ane nr. 5** - side 20), der levede fra 1854 til 1926.

Han var muligvis lidt svagelig ved fødslen, for han blev døbt allerede den 3. november af sognepræsten i hjemmet i Vejerslev. Det skal dog nævnes, at det var ret almindeligt på den tid og tidligere at lade børnene døbe i hjemmet kort tid efter fødslen.

2. juledag den **26. december** blev han fremstillet i Vejerslev Kirke. Faddere var **Jens Christensen**, som var faderens halvbror, og **Mads Nielsen**, der var barnets morfar. Moderen bar barnet i kirken.



Figur 1: Kristen blev født på Kirkebakken 11 - kaldet "Kirkegård"

Kristen fik mellemlavnavnet "**Stagstrup**" ved dåben. Det tyder på, at navnet kommer fra det nordvestlige hjørne af Mors, hvor det forekommer som efternavn både i Dragstrup og Solbjerg sogne i slutningen af 1700-tallet. Kristens far **Jacob Christensen** havde en halvfætter i Solbjerg (**Jacob Christensen Stagstrup**), som døde kort tid før Kristens fødsel (12. juni 1881). De fælles aner er oldeforældrene **Christen Andersen Tøgstrup** (**ane nr. 36** - side 108) og **Anna Christensdatter** (**ane nr. 37** - side 108) Det er nærliggende, at der kan have været et nært venskab mellem de to, idet "vores" Jacobs mor (**ane nr. 9** - side 35) var gudmor til Jacob fra Solbjerg, og han var hendes fætters søn. Hun havde været husbestyrerinde for Solbjerg-Jacobs bedstefar indtil dennes død i 1847 og var nogenlunde jævnaldrende med Solbjerg-Jacobs far. Se mere på **side 112**.

Den **4. oktober 1896** blev han **konfirmeret** i Vejerslev Kirke. Han fik karakteren "g" i kundskaber, og i opførsel blev det til "mg". I forbindelse med konfirmationen blev der givet en alders- eller kundskabsdispensation af 17. august 1896. Den er ikke fundet endnu.

Som 18-årig blev han optaget i **lægsrullen** i **1900**. Han blev slettet allerede i 1903 med benævnelsen "udf.", så det er usikkert, om han har været inde som soldat.

Som ung var han på **højskole** i **Vallekilde**. Det fremgår af hans senere ægtefælle Kristines stيلهæfte fra hendes ophold på højskolen i 1904. Det har formentlig været på vinterholdet 1902/03 eller 1903/04.



Figur 2: Doktorvej 21 - kaldet "Søndergård"

Ved hjemkomsten fra Chicago (se nærmere på side 13) i efteråret 1908 tog familien bopæl i Kristens fødehjem på Kirkebakken 11 i Vejerslev. Ved købekontrakt af 3. december 1908 købte han Laust Pedersen Bachs ejendom matrikel 4^c af Vils by, Vejerslev sogn til overtagelse 1. april 1909. Ejendommen ligger på Doktorvej 21 i Vils. Den var skyldsæt i hartkorn til 6 skæppe, 3 fjerdingkar og 1 album med kirketienende. Vurderingssummen til ejendomsskyld var 14.000 kroner,

og købsprisen var på 12.000 kroner. Der blev overtaget lån for halvdelen af købesummen, og resten blev et indestående i ejendommen til 4% og mod **kaution** af gårdejerne **Jacob Christensen** (fader) og **Peter Schoubo Andersen** (moders fætter). Der var ikke nævnt noget med løsøre m.v., så ejendommen var formentlig overtaget tom.

I slutningen af 1909 blev der foretaget en omprioritering, således at der blev et lån i Kreditforeningen på 9.500 kroner og et sælgerpantebrev til Lars Pedersen Bach på 4.000 kroner. I 1913 blev der optaget et nyt kreditforeningslån på 5.900 kroner, og der blev lavet et pantebrev til Sparekassen på 4.000 kroner til afløsning af sælgerpantebrevet. Det kunne tyde på, at der har været lavet forbedringer på ejendommen umiddelbart efter købet og senere i 1913. Der er dog ikke længere bygninger på ejendommen fra den tid, idet alle bygninger i 2019 er nyere.

I en periode **frem til 1917** var Kristen medlem af **bestyrelsen for Vils Brugsforening**, hvilket fremgår af en notits i Morsø Folkeblad den 19. december 1917.

I 1913 blev der afholdt valg til **sognerådet i Vejerslev-Blidstrup kommune**, og Kristen var spidskandidat på liste B (der var 4 lister i alt benævnt A, B, C og D). 100 mænd og 27 kvinder afgav i alt 127 stemmer, hvoraf 3 blev erklæret ugyldige. Liste B fik 39 stemmer, som gav **2 pladser** i sognerådet, hvoraf **den ene gik til Kristen**.

Ved folketællingen i 1916 havde familien en **indkomst på 1.300 kroner**, og **formuen var på 5.000 kroner**. Der blev betalt **4,75 kroner i statsskat**, og **kommuneskatten udgjorde 35,20 kroner**. Alle 5 børn var på ejendommen, og der ud over var en tjenestepige på 15 år (Anna Sørensen) og en tjenestekarl på 22 år (Anton Pedersen Vester). I **februar 1918 blev ejendommen på Doktorvej 21 solgt** til John Chr. Johnsen fra Fredsø til overtagelse den 1. april. Salgssummen var på 36.000 kroner, men til forskel fra købet medfulgte der nu *"gødning, 4000 pund havre, 1000 pund Byg og 3000 pund halm samt alle avlsredskaber"*.

Salgssummen blev berigtiget dels ved overtagelse af kreditforeningslån på 15.400 kroner (lånet på 9.500 kroner fra 1909 og lånet på 5.900 kroner fra 1913) og dels med 20.600 kroner på anden vis. Her ses, at **lånene overdrages til hovedstolen** uanset, at der har været afdraget på lånene i mellemtiden. Der blev dengang snakket om, at der var **"gode lån"** i ejendommen, hvilket betød, at der var så afdraget meget på lånene.



Figur 3: Smedebjergervej 75 - kaldet "Ny Bjerregård"

Den 2. februar 1918 overtog Kristen ejendommen Ny Bjerregård på Smedebjergervej 75 i Vejerslev for 66.000 kroner, der fordelte sig med 16.000 kroner for løsøre og 50.000 kroner for den faste ejendom, og ud over bygninger med mur- og nagelfast tilbehør medfulgte "avl og afgrøder, herunder cirka 100 læs korn, udvendig levende besætning bestående af 5 heste, 4 kreaturer, 4 svin og 4 får samt alle vogne og alle avlsredskaber".

Ejendommen bestod af matrikel 12^a,

33 og 5^f, der var skyldsæt til 2 tønder, 5 skæppe, 2 fjerdingkar og 1 $\frac{3}{4}$ album. Ejendomsvurderingen var på 38.000 kroner.

Skødet på ejendommen blev først lavet den 20. november, og det kan undre, hvorfor der går mere en 8 måneder fra overtagelse til skødeskrivning. Der er endnu ikke fundet noget, der kan fortælle om årsagen til denne forsinkelse.

Ved overtagelsen var der et kreditforeningslån på oprindelig 8.000 kroner, og det blev afløst i efteråret 1918 af et nyt lån på 34.000 kroner. Den 8. april 1918 blev der oprettet et pantebrev med Sparekassen på 16.000 kroner, og det fremgår heraf, at man var bekendt med, at der først blev erhvervet skøde på ejendommen til december termin 1918. Pantebrevet indeholdt følgende afsnit:

Underskrevne Gaardejere Jakob Christensen i Vejerslev, Jens Hansen i Frøslev og Peder Kjeldbjerg, Dueholm Mark, indestaa herved som Kautionister og Selvskyldnere, een for alle og alle for een for dette Pantebrevs skadesløse Indfrielse i enhver Henseende og ere i Søgmaalstilfælde herom underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Frdr. 25' Januar 1828.

Vi er bekendt med, at Debitor ikke faar thinglæst Adkomst paa Ejendommen før i December Termin d.A. Vi hæfte altsaa som Kautionister paa samme Maade, som der ikke var givet Pant for Gælden.

Endelig blev der lavet et lån i Sparekassen på 7.000 kroner i efteråret 1918.

Ved folketællingen i 1921 var alle børn hjemme, og der var 2 medhjælpere på gården, nemlig tjenestepige Kathrine Hansen (20 år gammel - fra Elsø) og Jens Nygaard (22 år gammel - fra Ljørslev).

Ved folketællingen i 1925 var Aage flyttet hjemmefra. De øvrige børn var nu så store, at der kun var brug for én medhjælper, nemlig Peter Andreas Dahl (15 år gammel - fra Vejerslev).



Figur 4: Morsø Folkeblad 20.8.1927

Kristen må have været ret god til kvægavl, for han optræder flere gange i oversigten over de bedste køer i Thisted Amt med ko nummer 5 af racen korthornskvæg. I oversigten i 1927 var det dog blevet for meget for kvægavlskonsulenten, der undlod ko nummer 5 i oversigten. Det blev nævnt i Morsø Folkeblad den 20. august i vedstående notits. Året efter var koen dog "taget til nåde", og den stod i oversigten med en ydelse på 4.856 kilo mælk med 4,37% fedt og 238 kilo smør, hvilket gav plads nummer 36 på listen for hele Thisted Amt.



Figur 5: Morsø Folkeblad 30.1.1924

I Morsø Folkeblad annoncerede han gennem mange år med både tyre og orner til avlstjeneste.

Sidst i 1920'erne var Kristen formand for den lokale **venstrevælgerforening**, hvilket fremgår af en notits i Morsø Folkeblad den 12. februar 1929, hvor han blev genvalgt for en ny periode. I en artikel i 1928 står der, at han tidligere havde været **formand for Vejerslev-Vils Ungdomsforening**.

Det var også på den tid, at der blev oprettet **Diskussionsforeninger**, og det skete også i Vejerslev-Vils i **november 1929**. Her blev Kristen valgt til **den første bestyrelse**. At dømme efter emnerne på det første møde, må det have været en form for foredragsforening med emner af landbrugsfaglig karakter og muligvis andre emner.

Omkring **februar 1930** blev **Ny Bjerregaard** solgt til Hans (Peter Nielsen) Riis.

1. april 1930 blev **Vils Kro**¹ overtaget fra Niels Peter



Figur 6 Vils Kro - formentlig omkring dette tidspunkt. Fra "Jul på Mors 2010"

Nielsens Enke, Kristiane Nielsen for den nette sum af 50.000 kroner. Ejendommen bestod af **matrikel 4^f og 4^a**, og havde adressen **Næssundvej 159** - den sydøstre grund ved det store vejkryds midt i Vils. Ejendommen blev nedrevet i august 1991 efter at have



Figur 7: Matrikelkort - Vils Kro

stået tom i et års tid. Det er nu (2023) bygget et par nye huse på grunden, der nu har adresse til "Åkrogen".

Handlen blev berigtiget med overtagelse af kreditforeningslån fra 1909 med en hovedstol på 16.000 kroner og ved udstedelse af et pantebrev på 8.000 kroner. Restbeløbet på 26.000 blev betalt kontant. Ejendommens værdi var sat til 32.000 kroner, og løsøret var sat til 18.000 kroner.

¹ Vils kro var den ene af øens to privilegerede landevejskroer ved vejen til Næssund, der blev anlagt først i 1800-tallet. Lige landeveje afløste de gamle snoede hedeveje mellem landsbyerne. Vils blev et trafikknudepunkt med handel og anden virksomhed. Fra "Jul på Mors" 2010.

Den 27. februar 1930 gav sognerådet **bevilling** til af drive **gæstgiveri uden tilladelse til udskænkning af stærke drikke**. I efteråret 1930 indgav Kristen ansøgning om **tilladelse til udskænkning af stærke drikke**, men det blev **nægtet** på sognerådsmøde den 4. november med 4 stemmer mod 3 - altså et snævert flertal.

Allerede omkring **nytår 1930/31** blev der indgivet en **ny ansøgning** (formentlig på baggrund af den snævre afgørelse i november måned), men udfaldet var **stadig negativt**. Kristen opgav dog ikke så nemt, så i **foråret 1932** ansøgte han igen om bevilling til stærke drikke, og han anmodede også om en **kommuneafstemning**. Der var fortsat uenighed i sognerådet om afgørelsen, og på baggrund af denne uenighed bortfaldt anmodningen. Der kan kun gisnes om, om dette er årsagen til, at Kristen **afhænder kroen igen i august samme år**, men det er nærliggende.

Nyt Mæglerkontor.
 Underlegnede begynder fra Dato **en Mæglerforretning i Vils Kro** og tilbyder min Medvirksomhed saavel ved Køb som Salg.
 Har gode Forbindelser udenfor Mors. Flere gode Gaarde i Salling til Salg eller Mageskitte med Ejendomme paa Mors.
 59 **Chr. Stagstrup.**
NB. Kreaturer, Heste og Grise modtages i Kommission.
 Ring paa Telefon 22 Vils.

Figur 8: Morsø Folkeblad 12.1.1932

Ved folketællingen i **efteråret 1930** var **4 af børnene hjemme**. Gunnar var nu fraværende, og Aage var "kommet hjem". **Aage** stod noteret som "**staldforpagter**", og **Ejnar** var noteret som "**handelsmand**".

Den **12. januar 1932** startede **Kristen mæglerforretning** i Vils, og det nævntes tit efterfølgende ved ejendomshandler, at "**Chr. Stagstrup har anvist handelen**".

Efter godt og vel 2 års ejerskab solgtes Vils Kro den **6. august 1932** til **Bilejer** (*pudsigt stillingsbetegnelse!*) **Kristian Nielsen** i en byttehandel med ejendommen **Smedebjergervej**

7. Salgssummen var 34.500 kroner, som blev berigtiget med overtagelse af gæld Nykøbing M. og Omegns Sparekasse med en hovedstol på 25.000 kroner og gæld til Sparekasseforeningen i Nykøbing M. med en hovedstol på 5.000 kroner. Dertil kom 1.000 kroner i forbindelse med købet af Smedebjergervej 7, og endelig betaltes 3.500 kroner kontant. Her blev der dog ikke handlet til "hovedstol", idet de foretagne afdrag på lånene blev refunderet til sælger, når der forelå opgørelse fra pengeinstitutterne.

Af hensyn til stempelingen blev det erklæret, at værdien af den faste ejendom ikke oversteg 28.000 kroner (lig med den offentlige ejendomsvurdering), og at løsøret androg 6.500 kroner. Ejendommen var i øvrigt **vurderet som en landbrugsejendom!** Endelig blev det bemærket, at der var udlæg i ejendommen for 1.512,40 kroner til Fr. Bangs Efterf. (korn- og foderstoffirma i Nykøbing). Som nævnt ovenfor overtog han ejendommen Smedebjergervej 7 den 6. august. Det var dog en indirekte byttehandel, idet ejendommen ejedes af Enkefru Kristiane Nielsen, som var mor til køberen af Vils Kro, og som i øvrigt var den person, som Kristen købte Vils Kro af i 1930. Handlen blev berigtiget med overtagelse af gæld til Vejerslev Sparekasse for 7.000 kroner, og 1.000 kroner blev berigtiget i forbindelse med handlen med Vils Kro.



Figur 9: Smedebjergervej 7 i Vils



Figur 10: Morsø Folkeblad 1.11.1938

Indenfor det næste halvandet års tid skete der lidt voldsomt i familien, idet **Kristen kommer under konkursbehandling**. Det ses i forbindelse med salget af **Smedebjergervej 7**, idet sælger her var noteret som **"Kurator i Husejer af Vils Kristen Stagstrup Kristensens Konkursbo"**. Den **10. juni 1933** solgte konkursboet ejendommen til Lærer Søren Peter Molbæk af Nees for 8.900 kroner, som blev berigtiget med overtagelse af lånet til Vejerslev Sparekasse, som i mellemtiden var nedbragt til

6.900, samt 2.000 kroner kontant til boet.

I de følgende år var Kristen aktiv som ejendomsmægler, og så sent som få måneder før dødsfaldet i 1944 havde han annonce i Morsø Folkeblad om salg af et hus i Vils. På billedet til venstre ses Kristen i målbevidst gang på gaden i Nykøbing. Måske er han på vej til skødeskrivning?



Figur 11: Kristen i Nykøbing

Kristens **sidste bopæl** var på **Smedebjergervej 8**, hvor han boede sammen med Kristine til **dødsdagen den 5. juli 1944**. Han blev begravet på Vejerslev Kirkegård den 9. juli. **Han blev 61 år gammel.**

I forbindelse med dødsfaldet ses følgende i Skifteprotokollen:

*Aar 1944 den 3. August fremlagdes i Boet efter
Ejendomsmægler Kristen Stagstrup
Christensen, Vils, død den 5. Juli 1944
saalydende Skrivelse:*

Til Skifteretten i Nykøbing M.

Ejendomsmægler Kristen Stagstrup Christensen, Vils, døde den 5. Juli 1944

Undertegnede efterlevende Ægtefælle, Kirstine Anine Christensen, f. Christensen, Vils, der er myndig, og hvis Bo ikke er under Konkursbehandling, anmelder herved, at jeg agter at forblive hensiddende i uskiftet Bo med vore Fællesbørn:

- 1. Gunnar Stagstrup Christensen, Landmand, Karby*
- 2. Aage Stagstrup Christensen, Landmand, Sindbjerg,*
- 3. Esther Stagstrup Christensen, Syerske, Vils,*
- 4. Ejner Stagstrup Christensen, Landmand, Vils*
- 5. Gudrun Stagstrup Christensen, g.m. Haandværker Harald Holm, Sdr. Draaby.*

Min Ægtefælle har ikke andre Livsarvinger end vore Fællesbørn og har ikke Adoptivbørn, har ikke efterladt sig Testamente og har ikke Særeje.

Jeg er klar over, at jeg ved at hensidde i uskiftet Bo paatager det fulde Ansvar for min afdøde Ægtefælles Gældsforpligtelser.

Jeg vedlægger skematisk Opgørelse over Boets Aktiver og Passiver.

*p.t. Nykøbing M., d. 2. August 1944
Kristine Anine Kristensen*

*Da der intet fandtes mod Begæringen at indvende, blev den taget til følge. Samtidig fremlagdes Fællesboopgørelse udvisende en **beholden Formue af Kr. 1.300.***

*P. Ebsen
D.*



Figur 12: Morsø Folkeblad 25.2.1944



Figur 13: Morsø Folkeblad 18.7.1944

3. Kristine Anine Christensen

Kristine blev født den **16. januar 1882** i Redsted sogn på **Gammel Møllevej 81** som det ældste barn af en søskendeflok på 2.

Hun var datter af husmand og tømrer **Anders Christensen** (kaldet Agger) (**ane nr. 6** - side 23) og **Kirsten Christiansen** (**ane nr. 7** - side 31).

Den **22. januar** blev Kristine hjemmedøbt af pastor Heiberg, og hun blev fremstillet i kirken den **10. april**. Gudmor var pigen Kirsten Marie Thomsen fra Sindbjerg (datter af faderens morbror), og fadderne var husmand Thomas Madsen fra Sindbjerg (faderens morbror) og Laust Christian Josefsen (kaldet Brosager) fra Redsted.

Kristine blev **konfirmeret den 12. april 1896** i Nykøbing Kirke uagtet, at bopælen var i Lødderup sogn. Hun fik karakteren "mg" i såvel kundskab som opførsel.

Som 3-årig flyttede hun med forældrene til **Hejlskovsving 13** i **Fredsø**, og efter konfirmationen flyttede hun i juni 1896 tilbage til Redsted til **Gammel Møllevej 94** (det er gården **Vangsgård**, der ligger mellem Redsted og Øster Hvidbjerg). I januar 1898 flyttede familien til **Smedebjergervej 8** i Vils, og det var i denne ejendom, at Kristine mange år senere boede sammen med Kristen indtil dennes død i 1944.

Ved folketællingen i 1901 var hun ikke sammen med forældrene, så hun har sikkert tjent hos fremmede på det tidspunkt.

Efter giftermålet i 1904 **udvandrede** Kristine til **Chicago i 1905**, og dette ophold er beskrevet nedenfor. Kristine fortalte gerne for børnebørn om den prøvelse, hjemrejsen blev for hende og børnene. Sove-mulighederne bestod i nogle store rum med mange familier i hvert. Forplejningen stod man selv for ved åbne ildsteder ude på dækket. Med tre små børn og gravid med det fjerde barn har der været nok at se til på denne tur, der sikkert har taget omkring 3 uger!

Efter afhændelsen af Vils Kro ernærede hun sig som syerske, og det fortsatte hun med



Figur 14: Gammel Møllevej 81

Dødsfald
 Kristine Stagstrup, Vils er død, kort efter sin 90 års fødselsdag.
 Kristine Stagstrup var født i Redsted og datter af tømrer Anders Agger. Da hun var ganske lille flyttede familien til Vils, hvor faderen opbyggede en møbelforretning og siden blev uddeler i Vils Brugsforening.
 I 1904 blev Kristine Stagstrup gift med Chr. Stagstrup, der var landmand fra Vejerslev. Kort efter giftermålet rejste de til Amerika. Efter tre års forlob vendte de hjem og købte først en gård i Vils og siden en i Vejerslev. Derefter fulgte nogle år som indehaver af Vils Kro.
 De fleste i Vils husker Kristine Stagstrup som en meget dygtig syerske, der altid var villig og dygtig til at hjælpe.
 I 1944 døde Chr. Stagstrup, og siden har Kristine Stagstrup og datteren, Esther, boet sammen i Vils. De har haft megen glæde af hinanden og hjulpet hinanden meget. I de senere år har Kristine Stagstrup broderet en stor del af sin tid.
 Kristine Stagstrup efterlader fem børn, der alle bor på Mors og i Salling.

Figur 15: Morsø Folkeblad 29.1.1972



Figur 16: Kristine - 90 år

efter Kristens død, hvor hun flyttede sammen med datteren Esther. Senere blev det til broderier i stort tal til glæde for familien og andre.



De sidste mange år levede hun på adressen **Næs-sundvej 186** i Vils, og hun **døde den 29. januar 1972** kort tid efter at have fejret sin 90-års fødselsdag.

Figur 17: Morsø Folkeblad 30.1.1972

Kristine Anine Christensen og Kristen Stagstrup Kristensen



Figur 18: Vejerslev Kirke – Niels Clemmensen, Aalborg Stift

Den 23. oktober 1904 blev Kristine og Kristen gift i Vejerslev Kirke, og vielsen blev foretaget af sognepræst Krarup. Forloverne var gårdejer **Jakob Christensen** (ane nr. 4 - side 16) og brugsforeningsuddeler **Anders Christensen** (ane nr. 6 - side 23) - brudeparrets fædre. På det tidspunkt opholdt Kristine og Kristen sig hos deres respektive forældre.

Kristine og Kristen var lidt i familie med hinanden, idet de havde et hold tipoldeforældre til fælles: **Anders Poulsen** (ane nr. 46 og 50 - side 143) og **Sidsel Jørgensdatter** (ane nr. 47 og 51 - side 143).

Den 11. august 1905 rejste parret til Chicago, og Kristen havde her egen virksomhed som skraldemand. Især Kristine havde hjemve, og hun rejste tilbage til Danmark med 3 små børn plus én i vente i efteråret 1908. Kristen kom senere, da han først skulle have virksomheden afviklet.

Barnebarnet Knud (Gudrun og Aages søn) har arbejdet en del med at finde oplysninger om "eventyret" i Chicago, og barnebarnet Jørgen (også Gudrun og Aages søn) har lavet en sammenskrivning: De var 23 år og 22 år, da de i 1905 som nygifte i Liverpool, England, gik ombord på det norske dampskib Caronia.



Figur 20: Dampskibet Caronia

Aftalen om at blive blandt skibets 2031 passagerer synes at have foregået mundtligt eller gennem flere led mellem en morsingbo på den ene side og en englænder på den anden side. For det første er hjembyen 'Vejerslev' blevet til det københavnske 'Vigerslev', idet afsenderen nok har sagt 'vi er fra Weesle'. For det andet er de ikke skrevet op som ægtepar. Under K kan man finde 'Kristensen, Kristine Anine, Vigerslev', mens man under S kan finde 'Stagstrup Kristensen, Kristen, Vigerslev'.

Der er optegnelser på Ellis Island Museum, som viser, at de ankom den 30. august 1905 til New York. Hun var 23 år og gift. Han var 22 år og gift.

Ligesom vi i Danmark har Sandholmlejren, så havde amerikanerne på den tid Ellis Island. Det er en ø, som ligger midt i Hudsonfloden ved indsejlingen til New Yorks havn. Når man var kommet i land fra Atlantoverfarten, måtte man vente på færgen til Ellis Island. Hele tiden kunne man se Frihedsgudinden. Ellis Island blev kaldt 'Tårernes Ø' eller 'Heartbreak Island' (det hjerteskerendes ø).

Navn:	Christensen, Christen Stagstrup	Stilling:	Landarbejder
Alder:	22	Bestemmelsessted:	Chicago
Kontrakt nr.:	420700	Forevæningsdato:	11-08-1905
Fødested:	Vejerslev	Fødesogn:	?
Sidste oph.sogn:	?	Sidste oph. amt:	? (Dansk)
Sidste oph.sted:	Vejerslev	Bestemmelses land:	USA
Bestemmelses by:	Chicago	Bestemmelses stat:	Illinois
Skibnavn:	Indirekte		
IDkode:	10506C1409		

Navn:	Christensen, Kristine Annie	Stilling:	Hustru
Alder:	23	Bestemmelsessted:	Chicago
Kontrakt nr.:	420700	Forevæningsdato:	11-08-1905
Fødested:	Vejerslev	Fødesogn:	?
Sidste oph.sogn:	?	Sidste oph. amt:	? (Dansk)
Sidste oph.sted:	Vejerslev	Bestemmelses land:	USA
Bestemmelses by:	Chicago	Bestemmelses stat:	Illinois
Skibnavn:	Indirekte		
IDkode:	10506C1410		

Figur 19: Danske udvandrerdata

Men så hører sammenligningen også op. Behandlingstiden, om man måtte komme ind i landet, var mellem to og fem timer (TIMER). Der var ca. 2%, som blev sendt hjem igen, fordi de var enten kriminelle, sindssyge eller bærere af smitsomme sygdomme, eller de var i den grad ufaglærte, at man skønnede, at de på sigt måtte blive et problem. Med den tids forhold var det heller ikke sjovt at blive sendt tilbage på havet.

Det er sikkert, at Christen underholdt sin hastigt voksende familie ved således at køre affald mod betaling. Firmaet voksede til formentlig fem spand heste og en række folk i arbejde. På billedet ses den type vogne, som blev anvendt til kørsel med skrald i Chicago.



Figur 21: Skraldevogn i Chicago

Christen blev ikke en velhavende mand på disse meget få år. Dog har han angiveligt kunnet afhænde virksomheden, sådan at han gældfrit kunne følge efter Kristine og børnene til Danmark med en forsinkelse på ca. 3 måneder.

Den **24. februar 1906** kom der tvillinger til verden i Chicago - sønnerne **Gunnar** og **Aage**. Begge blev døbt i den danske kirke i Chicago den 22. april.

Gunnar blev gift med **Mette Kathrine Aggerholm**, som blev født den 7. marts 1905 i Frøslev sogn. De fik 4 børn: **Kristian** (født den 14. maj 1932), **Elly** (født den 18. marts 1933), **Ruth** (født den 9. november 1935) og **Ebba** (født den 12. juni 1938). Gunnar døde den 23. september 1982 - 76 år gammel, og Mette døde i juli måned 1983 - 78 år gammel. Begge er begravet på Karby Kirkegård.

Aage blev gift med **Gudrun Mortensen**, som blev født den 21. december 1913 i Vils. De fik 6 børn: **Erik** (født den 26. september 1934), **Hans** (født den 13. november 1936), **Ingrid** (født den 2. december 1937), **Karen** (født den 20. januar 1939), **Jørgen** (født den 17. januar 1941) og **Knud** (født den 15. maj 1945). Aage døde den 22. marts 1978 - 72 år gammel, og Gudrun døde 31. marts 1997 - 83 år gammel. Begge blev begravet på Jebjerg Kirkegård.



Figur 22: Aages amerikanske dåbsattest

Esther blev født den **21. september 1907** i Chicago, og hun blev ligesom brødrene døbt i den danske kirke i byen. Hun forblev ugift og fik ingen børn. Hun boede i mange år sammen med sin mor, og hun døde den 4. marts 2003 - 95 år gammel. Hun blev bisat fra Vejerslev Kirke.

Ejnar blev født den **30. januar 1909** i Vejerslev sogn. Han blev gift med **Maren Kristensen Bak**, som blev født den 14. juni 1914 i Frøslev sogn. De fik 3 børn: **Kristen** (født den 1. april 1940), **Meta** (født den 17. oktober 1945) og **Per** (født 11. august 1955). Maren døde den 29. november 1995 - 81 år gammel, og Ejnar døde den 17. juni 1997 - 88 år gammel. Begge blev bisat fra Vejerslev Kirke.

Gudrun blev født den **9. marts 1911** i Vejerslev sogn. Hun blev gift med **Harald Holm**, som blev født den 28. april 1906 i Nykøbing sogn. De fik 3 børn: **Svend Erik** (født den 9. april 1942), **Erling** (født den 14. november 1946) og **Karen Margrethe** (født den 23. juli 1948). Harald døde den 2. januar 1993 - 86 år gammel, og Gudrun døde den 6. marts 2008 - på 3 dage nær 97 år gammel. Begge blev begravet på Sønder Draaby kirkegård.



Figur 23: Kristine, Gudrun, Ejnar, Aage, Gunnar, Esther og Kristen - cirka 1920



Figur 24: Morsø Folkeblad 22.10.1929

Den 23. oktober 1929 var det tid til at fejre sølvbryllup, og alle blev dagen før i annoncen inviteret til at møde på gården klokken 5. Det må formodes, at stuehuset har været ret stort, da der ikke stod noget om tilmelding. Sølvbrylluppet havde dog været nævnt i avisen i ugen før!

4. Jacob Christensen

Jacob blev født den **16. juni 1852** i Vejerslev sogn på **Ringsborgvej 10** som nummer 2 ud af en helsøskendeflok på 4 børn, men tæller vi halvsøskende med, bliver det som nummer 12 ud af en flok på 14 børn. Se et ældre kort over Ringsborg på side 34.

Han var søn af **Christen Michelsen (ane nr. 8 - side 34)**, der levede fra 1795 til 1857, og **Christiane Nielsdatter (ane nr. 9 - side 35)**, der levede fra 1816 til 1879.

På fødselsdagen blev han hjemmedøbt, og han blev fremstillet i kirken den 27. juni 1852. Pigen **Malene Christensdatter** (faderens datter af 1. ægteskab - Jacobs halvsøster) bar barnet, og fadderne var gårdmand **Michael Chr. Christensen** (faderens søn af 1. ægteskab - Jacobs halvbror) og husmand **Niels Eskildsen** samt ungarl **Søren Christensen** og ungarl **Christen Larsen Christensen** (faderens sønner af 1. ægteskab - Jacobs halvbrødre). Alle fra Vejerslev sogn.

Den **28. april 1867** blev Jacob **konfirmeret** i Vejerslev Kirke. I kundskaber var karakteren "antagelig", og i opførsel blev det til "mg".

I 1868 blev Jacob optaget i lægdsrullen som 16-årig. Han blev slettet igen i 1876, hvor det nævnes, at han var brystsyg². Han var noteret med en **højde på 66 $\frac{3}{4}$ tommer**, som svarer til 175 centimeter. I lægdsrullen var der ikke notat om indkaldelse til soldater-tjeneste, så det er nærliggende at tro, at han ikke har været soldat.

I **1874** solgte kirken en del af sine jorder fra Vejerslev Præstegaard ifølge Indenrigsministeriets udstykningstilladelse af 31. januar 1874, og her fik Jacob **på auktion** de jordlodder, som blev til ejendommen **Kirkebakken 11 - kaldet Kirkegård**. Auktionen omfattede i alt 8 lodder, som havde matrikelnumrene fra 2 til 9. Jacob var den højstbydende med 7.850 Rigsdaler med en forpligtelse til at udrede til Vejerslev-Blidstrup Præstekald 30 tønder byg årligt, som blev betragtet som en fast jordskyld, som uden videre vedtagelse også skal svares af enhver kommende ejer af matriklerne. Jacob havde dog allerede solgt matrikel 9 videre til Jens Jensen i Mollerup. Der var herefter 7 parceller tilbage, som blev overtaget med følgende bemærkninger:

1. **at** Sognekaldet besidder Jorderne ifølge Alderstidshævd³, men uden thinglæst Hjemmel

2. **at** Jorderne ere tiendefrie, men at nuværende og efterkommende Ejere af samme ville have at Yde af den

ovennævnte Jordskyld 29 Td 5 Skp Byg overensstemmende med den Declaration, som Kjøbereren derom under 7 Juli d.A. har udstedt og som bliver at thinglæse samtidig med nærværende Skjøde,



Figur 25: Gården Ringsborg på Ringsborgvej 10 i Vejerslev.

² Smitsom infektionssygdom, som viser sig som betændelsesprocesser i forskellige væv og organer, især lungerne

³ Ejendomshævd er en persons faktiske, langvarige råden over en andens ting eller faste ejendom, der kan skabe en ret for den rådende. I visse tilfælde kræves rådighed i alderstid, dvs. at rådigheden har strakt sig over mindst 45-50 år, og at ingen nulevende kan huske, at tilstanden har været anderledes.

3. **at** Kirkestien ifølge de under Auktionen fremlagte Salgsvilkaar gaar langs Parcellerne N^o 2 og 3 vesten for Skjellet og langs Parcellerne N^o 6 og 7 østen for Skjellet, hvilket Kjøbereren maa finde sig i

4. **at** Kjøbereren ligeledes maa finde sig i, at den paa Matr. N^o 7 nærværende saakaldte "Smedehøj" og de 2 andre på Lodden værende Kjæmpehøje som fredede Oldtidsminder lægges under Statens Tilsyn som offentlig Ejendom - og

5. **at** de solgte Jordlodder skulle være forenede og Matr. N^o 5 bebygget.

Det tilføjes, at den Del af Auktionsbud- det, som falde paa de herved tilskjø- dede Jorder, udgjør 7.450 Rd. eller 14.900 Kr. og at den paa samme hvilende Jordskyld 29 Td 5 Skp Byg, der findes fordelt paa de enkelte Lodder i den ovennævnte Declaration, kan anslaaes ef- ter Kapitelstakst⁴ til 177 Rd 13 Sk, hvil- ket 25 Gange taget udgjør 4.428 Rd 37 Sk eller 8.856 Kr. 77 Øre.

Købsprisen har ikke været betalt kontant i fuldt omfang, idet der i august 1875 udste- des en panteobligation til "Aalborg Stifts offentlige Midler under Stiftsøvrighedens umiddelbare Bestyrelse (for Vejerslev-Blidstrup Sognekald på Mors, Konto 95)" på 5.800 kroner. Renten udgjorde 4% årlig, men der var ikke fastsat en afdragstid, så det må formodes, at der var tale om et afdragsfrit lån, som dog kunne opsiges af långiver med et kvartals varsel.

Senere blev der frasolgt arealer fra gården til bl.a. **Smedebjerger** ved Vils by og **Morsø Sønder Herreds Plantage** vest for gården samt nogle smågrunde til privat bebyggelse. Herefter udgjorde gårdens areal 67 tdr. land eller cirka 37 hektar.



Figur 26: Morsø Folkeblad 8.2.1888

I **februar 1888** blev der stiftet en **afholdsforening** i sog- net, og her blev **Jacob** formand.

I **efteråret 1888** var der valg til Vejerslev-Blidstrup Kom- munes **sogneråd**, og her blev **Jacob** valgt ind. Men ellers var Jacob ikke en person med mange offentlige hverv.

I 1890 var børnene stadigvæk små - mellem 1 og 11 år - så der var brug for 3 tjenestefolk, nemlig en karl på 18 år og 2 piger på 16 og 20 år. I 1901 var børnene blevet 12 og 22 år, og de var nu arbejdskraften på gården. I 1906 var søn- nen Magnus på 17 år hjemme, og der var yderligere en tje- nestepige på 15 år til hjælp. I 1911 var der ud over sønnen Magnus 2 tjenestefolk, nemlig en karl på 15 år og en pige på 19 år.

I 1916 var Magnus blevet gift med Petrea, og de havde fået datteren Dora på 3 år. Der ud over var der en tjenestepige på 21 år.

Indkomsten i 1916 var nævnt til **2.800 kroner**, og **formuen** udgjorde **9.500 kroner**. Det betød en betaling af **statsskat på 24,17 kroner** og en **kommuneskat på 60 kroner**. Magnus' indkomst var på 500 kroner.

⁴ Kapitelstakst er en historisk prisansættelse på korn og andre landbrugsvarer.



Figur 27: Morsø Folkeblad 15.1.1898

Indkomsten blev dengang beregnet på baggrund af formuen ved årets begyndelse og ved årets slutning, hvortil der blev lagt et skønnet privatforbrug. Når årets ligning var overstået, blev protokollen med indkomsterne fremlagt til borgernes gennemsyn. Samtidig blev det annonceret i avisen med angivelse af alle personers skattebetaling, således som det fremgår af Morsø Folkeblad fra 25. januar 1898. Man kunne dengang komme ud for, at en skatteyder ikke havde noget imod at stå lidt højere end reelt set, for man ville nødig stå tilbage for de andre skatteydere, men det er vist helt gået af mode!

I 1921 blev gården solgt til sønnen Magnus, som dog reelt havde stået for gårdens drift de seneste år, men forældrene blev boende på ejendommen indtil deres død i henholdsvis 1926 og 1932.



Figur 28: Notits i Morsø Folkeblad 3.10.1927

I vinteren 1914 blev der arbejdet på at etablere et højspændingsværk på Mors, og der blev afholdt møder i de forskellige

sogne, hvor man fik udpeget folk til at repræsentere sognet i forbindelse med etablering af værket. I Vejerslev var der møde den 3. februar med deltagelse af 50-60 personer, og der blev udpeget **5 personer til udvalget**, og det ene medlem var **Jacob Christensen**. På mødet var der en positiv stemning for etablering af værket ifølge et referat i Morsø Folkeblad den 4. februar 1914. Ved at etablere et højspændingsværk vil man kunne producere elektricitet betydelig billigere end ved en decentral produktion på 10 lokale værker spredt over øen.



På gården var der korthornskvæg⁵, og man fik præmier på de forskellige dyrskuer. Ved dyrskuet i 1919 fik man således en 2. præmie for familiegupper, og **præmien på 40 kroner** var et pænt bidrag til gårdens økonomi. Årets indkomst har formentlig ligget omkring 3.000 kroner, så **præmien svarer til cirka 40 dages indkomst!**

⁵ Oprindeligt var den rødbrøgede malkeko kaldt det jyske korthornskvæg, som blev fremavlet ved import af rødbrøgede racer i Holland, Tyskland og Nordamerika. Avlsmålet var en kombinationsrace, der kunne producere både mælk og kød.

Jacob døde den 18. august 1932 80 år gammel, og boet blev behandlet i Skifteretten den 26. oktober. Boet blev udlagt til arvingerne:

1. Gårdejer Magnus Kristensen
2. Fhv. kroejer Kristen Stagstrup Kristensen
3. Datteren Johanne var død, så hendes andel gik til:
 - a. Ægtefællen cementstøber Søren Østergaard
 - b. Datteren Eva Østergaard, som var husassistent i Frøslev Præstegaard



5. Dorthea Marie Madsen

Dorthea Marie var født den **6. september 1854** på ejendommen **Kridtvej 25** i Vejerslev sogn som den førstefødte i en helsøskendeflok på 8 børn eller nummer 2 af en halvsøskendeflok på 9 børn.

Hun var datter af **Mads Nielsen** (**ane nr. 10** - side 43), som levede fra 1822 til 1903, og **Sidsel Jensdatter** (**ane nr. 11** - side 46), som levede fra 1829 til 1876.



Figur 29 Kridtvej 25 i Vejerslev sogn



Hun blev **hjemmedøbt** den **6. september 1854**, og hun blev fremstillet i Vejerslev Kirke den 18. november. Faderens søster **Ane Johanne** bar barnet, og fadderne var **Søren Bjerregaard**, **Christen Thomsen**, **Peder Glintborg** og **Poul Kibsgaard** - alle af Vejerslev.

Den **4. oktober 1868** blev Dorthea **konfirmeret** i Blidstrup Kirke, og hun fik karakteren "antagelig" i kundskab og "meget god" i opførsel. Hun har formentlig været en meget almindelig pige, for de øvrige på samme side i kirkebogen fik samme karakterer.

Dorthea døde den **22. april 1926** 71 år gammel i Vejerslev sogn, og hun blev begravet på Vejerslev Kirkegård den 27. april.

Johanne Pedersen og Jacob Christensen

Jacob Christensens første ægteskab var med **Johanne Pedersen**, som blev født den **21. juni 1850** i Vejerslev sogn. Hun blev hjemmedøbt den 25. juni, og hun blev fremstillet i Vejerslev Kirke den 13. oktober. Gårdejer Christian Nyegaards datter **Ane Marie** bar barnet, og fadderne var gårdmand **Jens Gade** i Torp, **Poul Clausen** og **Jens Chr. Nielsen** i Vils samt **proprietær Schade** til Vilsgaard.

Hun var datter af gårdmand og sognefoged **Peder Christian Christensen** (Skriver) i Søgaard i Vils og **Elisabeth Jensdatter**.

Et hold af Johannes oldeforældre - **Christen Nielsen Fuurboe** (ane nr. 58 - side 157) og **Maren Christensdatter** (ane nr. 59 - side 157) - er vores hovedperson Kristines tipoldeforældre.

Johanne og Jacob blev gift den **31. oktober 1873** i Vejerslev Kirke. Forlovere var **Peder Skriver** (Brudens far) og **Jens Kristensen** (gommens halvbror).

Johanne døde meget ung i en alder af knap **25 år** den **23. marts 1875** i Vejerslev sogn, og hun blev begravet på Vejerslev Kirkegård den 30. marts.

De nåede kun at få **ét barn**:

1. **Jens Kristensen** blev født den **31. marts 1874**, og han blev hjemmedøbt den 2. april, hvor vidnerne var Jens Kristensens hustru (farbroderens hustru) samt Peder Skriver og hustru (morfar og mormor).

Han blev fremstillet i kirken omkring juni måned (muligvis samme dag som moderens introduktion den 7. juni), og her var fadderne Jens Kristensen i Vejerslev (farbroder) og fru Sørensen på Vilsgaard.

Jens døde allerede den 10. februar 1875 - kun **10 måneder gammel**. Han blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

Dorthea Marie Madsen og Jacob Christensen

Jacob Christensens andet ægteskab var med Dorthea Marie Madsen. Vielsen fandt sted den **23. marts 1877** i Vejerslev Kirke. Forloverne var **Jens Christensen** (gommens halvbror) og **Mads Nielsen** (brudens far).

I ægteskabet var der **4 børn**:

2. **Jens Kristensen** blev født den **23. september 1877** i Vejerslev sogn. Fødslen skete kl. 10 om formiddagen på naturlig måde. Barnet var levende født, men døde indenfor de første 24 timer den 24. september. Han blev hjemmedøbt umiddelbart efter fødslen den 23. september, og vidnerne var forældrene samt Hans Nielsens hustru og Ole Kr. Nielsens hustru. Han blev **begravet den 29. september** på Vejerslev Kirkegård.
3. **Johanne Kristensen** blev født den **2. april 1879** i Vejerslev sogn på Kirkebakken 11. Fødslen skete klokken 11 om aftenen efter naturmetoden. Hun blev **hjemmedøbt den 3. april**, hvor vidnerne var sognepræstens hustru Fru Gad samt forældrene. Dåben blev publiceret den 1. juni i Vejerslev Kirke. Fadderne var **Jens Christensen** (farbror) og **Mads Nielsen** (morfar) af Vejerslev. Frøken Karen Ejler i Vejerslev Præstegaard bar barnet.



Figur 30 Dorthea og Jacob på aftægt

Den 17. februar 1905 blev Johanne gift med Søren Jensen Østergaard, som var født den 20. maj 1878 i Lødderup sogn, og som døde den 23. oktober 1940 i Vils by, Vejerslev sogn - 62 år gammel. Johanne døde den 1. februar 1930 50 år gammel, og hun blev begravet den 7. februar. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård.



Figur 31 Johanne Kristensen - Fotograf Anna Jacobsen

3.1. Den 19. april 1905 fik parret datteren Eva Østergaard - født i Vejerslev sogn. Hun blev gift med købmand Peder Christian Klausen (født den 6. juli 1903 i Ljørslev sogn som søn af Jens Pedersen Klausen og Ane Christensen) den 3. november 1935 i Vejerslev Kirke, og hun døde den 30. januar 1976 i Ringkøbing sogn - 70 år gammel.

4. Kristen Stagstrup Kristensen blev født den 1. november 1882 - hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 2** - side 5.

5. Magnus Sigurd Kristensen blev født den 4. september 1889 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 6. september. Dåben blev publiceret i Vejerslev Kirke den 27. oktober. Moderen bar barnet, og fadderne var gårdmand Mads Nielsen (morfar) og gårdmand Jens Christensen (farbror) - begge fra Vejerslev.

Den 10. oktober 1912 blev Magnus gift med Petrea Methea Bjerregaard (født 1. juni 1889 som datter af Claus Peter Bjerregaard og Jensine Marie Pedersen) fra Sillerslev i Øster Assels sogn. Petreas mor var søster til Jacob Christensens (**ane nr. 4**) første kone Johanne Pedersen, og hun havde fælles tipoldeforældre med vores hovedperson Kristine (**ane nr. 3**).

Ved folketællingen i 1921 boede parret hos Magnus' forældre, og ud fra tidligere folketællinger tyder det på, at Magnus har arbejdet hos forældrene i alle ungdomsår. Den 30. marts 1921 overtager Magnus gården efter forældrene, der bliver boende på gården i aftægt.

Magnus døde den 17. oktober 1936 47 år gammel og blev begravet den 22. oktober. Petrea døde den 28. februar 1938 48 år gammel og blev begravet den 4. marts. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

De fik 3 børn:

5.1. Dora Marie Bjerregaard Kristensen blev født den 25. januar 1913 i Vejerslev sogn, og hun blev gift med Harald Svenningsen (født 30. juli 1907 i Bjergby sogn som søn af Søren Mikkelsen Svenningsen og Bodil Kristensdatter Nielsen).

5.2. Jens Bjerregaard Kristensen blev født den 10. marts 1917 Vejerslev sogn, og han blev døbt den 9. april i Vejerslev Kirke. Han døde den 30. oktober 1988 71 år gammel i Ørding sogn.

Jens blev gift med Karen Østergaard (født den 30. maj 1922 i Sønder Draaby sogn som datter af Niels Pedersen Østergaard og Kirsten Marie Kristensen Kilde). Sammen fik de mindst ét barn.

5.3. Christian Bjerregaard Kristensen blev født den 9. december 1920 i Vejerslev sogn. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

6. Anders Christensen Kendt som Anders Agger

Anders Christensen blev født den **14. juli 1858** i Redsted sogn som søn af **Christen Poulsen (ane nr. 12** - side 49) og **Ane Madsdatter (ane nr. 13** - side 50). Han var den yngste af en søskendeflok på 2.

Han blev **hjemmedøbt den 18. juli**, og dåben blev publiceret den 18. november i Redsted Kirke. Gårdmand og husfæster Peder Bundgaards kone bar barnet. Fadderne var gårdmænd **Christen Seerup, Thomas Madsen og forpagter Niels Andersen** - alle af Redsted.

Den **20. april 1873** blev han **konfirmeret** i Redsted Kirke, hvor han fik karakteren "mg" i såvel kundskab som opførsel.

Som **17-årig** blev han **optaget i lægdsrullen** i 1876, og han blev indkaldt som soldat til 5. Dragon Regiment i Randers den 30. januar 1881. Den 12. april 1885 blev han slettet igen af lægdsrullen med en utjenstydgtighedspas. I lægdsrullen er der en bemærkning: "1881 CK3b ig", som forfatteren ikke fatter betydningen af!



Figur 32 Redsted Kirke



Figur 33 Gammel Møllevej 81

Den **17. december 1879** overtog Anders husmandsstedet **matrikel 20^b** på **Gammel Møllevej 81** i Redsted i en **familiehandel med faderen** for 1.200 kroner "plus fri Brug for livstid af den i Husets Østre Ende værende Beboelseslejlighed bestående af 2 Fag Hus med Loftet over samme, samt af den østen for huset beliggende del af Laden. Beboelsen bliver forsvarligt at vedligeholde af Kjøberen baade ud- og indvendig, hvilken Forpligtelse kan anslaaes til en Capitalværdi af 50 kroner."

På ejendommen var der thinglæst nogle dokumenter vedrørende Udtørring af en del af Glomstrup Vig⁶. Ud over underskrifter af sælger og køber havde en beskikket kurator (Jens Chr. Sørensen) underskrevet skødet, da Anders som kun 21-årig endnu ikke var myndig. Når handlen skete i så ung en alder, hænger det sikkert sammen med, at køberen blev gift cirka 3 uger senere i starten af januar 1880.

Ejendommen på **Gammel Møllevej 81** blev **solgt i november 1883** til gartner Jens Peter Jensen på Kaas⁷ for 1.400 kroner. Købekontrakten indeholder denne bemærkning: *hvorhos med Ejendommen følger et Bord, en Skammel og et sengested. Bopælsforpligtelsen*

⁶ <https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tissingvig/historien-kap1/>

⁷ Kaas kan ikke slås op i Thisted Amt, men det er et stednavn i Lihme sogn, Rødding Herred, Viborg Amt

overfor Anders' far var udløbet allerede om sommeren i 1880 - cirka et halvt år efter overtagelsen. Det endelige skøde var underskrevet af Anders uden kurator, da han nu var blevet 25 år gammel.

Efter salget af Gammel Møllevej 81 og til købet af den næste ejendom i starten af 1885 er det



Figur 34 Hejlskovsving 13

uvist, hvor familien har boet, men det har formentlig været i Redsted, da det er adressen, som nævnes i det næste købs-skøde.



Figur 35 Redsted omkring købstidspunktet

Den 4. februar 1885 overtog Anders svigerforældrenes ejendom på Hejlskovsving 13 i Fredsø by, Lødderup sogn - matrikel 12^d for 1.750 kroner. Der medfølger 2 Køer, 1 Vogn, 1 Plov, 2 Harver, 1 tromle og en lille

Vindmølle. Sælger betingede sig frit ophold med disse bestemmelser:

Saalænge jeg og min Hustru Mariane Andersdatter leve forbeholde vi os fri Brug og Afbenyttelse af et Stk. Jord i Ejendommen sydøstre Hjørne 150 Alen langt i Nord og Syd og 90 Alen i Vest og Øst [knap 1 tønde land eller cirka 5.300 m²] med de paa dette Jordstykke opførte Bygninger. Efter den Sidstes Død falder Jord og Hus tilbage til Kjøberen. Vi forbeholde os ligeledes fra Adgang til Stedets Brønd eller den Vandbeholder, hvorfra Kjøberen selv henter Vand. Bygningerne vedligeholdes for fælles Regning, og Kjøberen er pligtig til straks ved Paakrav af betale Halvdelen af de Udgifter, som ere forbundne hermed.

2.

Kjøberen er pligtig til at pløje og harve det ovennævnte Stk. Jord, indtil min Hustru og jeg ere afgaaede ved Døden, hvilket arbejde udføres forsvarligt og godt naar og som vi forlange det. Hvis vi ønske det, er Kjøberen pligtig til istedetfor Arbejde at betale et aarligt Vederlag af 15 Kr., som erlægges hver 1 April forud.

3.

Kjøberen er pligtig til at levere mig og Hustru for Livstid i Tidsrummet fra 1 Novbr. til 1 Maj 1 Potte nymalket Mælk daglig og i den øvrige Tid af Aaret 1½ Potte daglig. Saalænge vi kunne, hente vi selv Mælken hos ham, men naar vi ikke skjønne at kunne overkomme dette længere, skal Kjøberen levere Mælken paa vor ovennævnte Bopæl. Forsaavidt Kjøberen ikke kan levere os Mælken eller den Mælk, han leverer, efter vort skjøn ikke er god nok, skal han istedetfor betale os 10 Øre for hver Potte, hvilket Vederlag betaales hver Mandag altid forud for en Uge.

4.

Jeg forbeholder mig Ret til uden Vederlag at male mit eget Korn paa det Kjøberen overdragne Vindmølle. - Ovennævnte Forpligtelser anslaaes i Henhold til Stempeloven til en aarlig Værdi af 60 Øre, der 5 Gange taget bliver 300 Kr. [muligvis en skrivefejl,

så den årlige værdi skulle være 60 kroner svarende til 600 liter mælk (lidt over det årlige forbrug på 450 liter) - sammenhængen er i hvert fald usikker].

Samtidig med overtagelsen af ejendommen på Hejlskovsving 13 gav Anders på hustruens vegne **afkald på mødrende arv**:

Underskrevne Husmand og Tømrer Anders Christensen Agger i Fredsø tilstaar herved, at jeg af mine Svigerforældre Jens Poulsen Heltborg og Hustru Mariane Andersdatter har modtaget fuldt Vederlag for den Arv, som kan tilfalde min Hustru Kirsten Kristensdatter efter hendes Moder, ovennævnte Mariane Andersdatter, hvilket vederlag kan anslaaes til 160 Kr. skriver Et hundrede Tredsindstve Kroner.

Thi meddeler jeg derfor herved paa min Hustrus Vegne fuldkommen Afkald paa hendes Mødrende arv, hvoraf følger, at hverken hun eller hendes Arvinger i Fremtiden kunne gjøre noget Arvekrav i saa Henseende gjældende.

Mariane Andersdatter (ane nr. 15 - side 52) var blevet enke i 1876, og hun blev gift med Jens Poulsen Heltborg i 1877. Det er forklaringen på, at det kun er mødrende arv, der er omfattet af arveafkaldet.



Figur 36 Frastykning af matr. 12r

Fra ejendommen Hejlskovsving 13 blev der foretaget udstykning af en jordlod i 1889, hvorved ejendommen **Hejlskovsving 24 (matrikel 12^r)** opstod. Det var tilsyneladende på den del af ejendommen, at der var opført bygninger til aftægtsfolkene, og det vil sige, at aftægtsforpligtelsen overgik til den frastykkede ejendom. Vederlaget for den frastykkede ejendom var 1.200 kroner plus aftægtsforpligtelsen.

Køberen af den frastykkede ejendom er **svigersønnen Knud Kornelius Justesen**, som blev gift med **datteren Karen Marie**.

I **juni 1896** skete der igen noget med bostedet, idet Anders **mageskifter** ejendommen **Hejlskovsving 13** med ejendommen **Gammel Møllevej 94**. Mageskiftet skete sammen med Peter Bjerregaard af Redsted.

Ejendommen i Fredsø blev nu solgt for 3.000 kroner, hvilket var noget mere end købsprisen en halv snes år i forvejen. Det kunne tyde på, at der var sket forbedringer på bygningerne, og det hænger godt sammen med, at Anders i 1887 optog lån på 1.300 kroner i kreditforeningen og i 1890 optog et lån på 800 kroner hos svigermor.

Ejendommen **Gammel Møllevej 94 (matrikel 2^e)** blev overtaget for 7.000 kroner, hvoraf 500 kroner var for besætningen. Den lå allervestligst i Redsted sogn nær ved skellet til Hvidbjerg Mark.



Figur 37 Gammel Møllevej 94

Der gik kun 1½ år, før der skee noget igen på bopælsområdet. Midt i **januar 1898 mageskiftedes** ejendommen **Gammel Møllevej 94** med ejendommen **Smedebjergevej 8** i Vils. Ejendommen blev overdraget til Sejer Chr. Christensen for 6.000 kroner. Umiddelbart kunne det tyde på et tab, men da både køb og salg er sket som mageskifte, skal man nok ikke hænge sig så meget i tallene.

Ejendommen **Smedebjergevej 8 (matrikel 4^v)** i Vils blev overtaget for 2.000 kroner, og det var en ganske ny ejendom, idet huset kun var 11 år gammelt. Efter skødet overtog han **en limeovn**, og uden at vide det har jeg den tanke, at det kunne være en ovn, der kunne bruges i hans erhverv som tømrer og snedker.

I **december 1910** købte han en nabogrund (**matrikel 4^{ao}**) af dyrlæge H. J. Jensen for 450 kroner.

Smedebjergevej 8 var i øvrigt dén ejendom, som datteren Kristine boede til leje i fra omkring 1940 sammen med datterdatteren Esther.

I **juni 1913** solgtes ejendommen **Smedebjergevej 8** til snedker Mathias Snedker Jensen fra Outrup, som var ret ung, idet han skulle have faderen til at være medunderskriver som kurator.

Prisen var fastsat til 5.200 kroner, og den offentlige ejendomsværdi var 3.200 kroner.



Figur 39 Næssundvej 156

Der medfulgte bl.a. 2 høvlebænke og en limeovn, og det bekræfter den tidligere antagelse, at der har været indrettet værksted på ejendommen.

Samtidig købte han ejendommen **matrikel 3^o**, som er en del af den nuværende **Næssundvej 156**, af boet efter Elisabeth Christensen Riis af Erslev for 3.300 kroner.

Denne ejendom blev solgt igen i **december 1916** til snedker Povl Kristian Pedersen af Vils for 5.000 kroner. Ejendommen bliver med årene efter tilkøb af andre grunde/ejendomme til en stor møbelforretning: **Vils Bolighus⁸**.



Figur 38 Smedebjergevej 8 i Vils

⁸ <http://vils-bolighus.dk/>

Samtidig købte Anders grunden til ejendommen Næssundvej 184. Den blev udstykket fra matrikel 4^r, som ikke længere er en selvstændig ejendom, men er udstykket i flere grunde, og den fik matrikel 4^{bf}. Købesummen var 600 kroner, og det pudsige i



Figur 41 Næssundvej 184

Tinglyste Skøder.
 Husejer Jens Kortbæk Jensen, V. Jolly, til Kolmand Viggo Pedersen, Solbjerg, Mtr. Nr. 11 ak, 11 ap Solbjerg By og S., 3000 Kr., Eks. 2800 Kr.
 Hsr. Søren Pedersen Søe, Nr. Draaby, til Landm. Søren Søndergaard Jørgensen, smst., Mtr. Nr. 5 e, 6 e, 6 e Nr. Draaby By, Sejerlev S., 20.000 Kr., Esk. 8800 Kr.
 Fogedudlægssk. til Landarb. Arne Baaibjerg Sørensen, Tødsø, Mtr. Nr. 3 d, 3 e Emb og 2 Nørregaard, Blidstrup S., 11.500 Kr., Esk. 8000 Kr.
 Gdr. Kr. Krogh Jensen, Vejerlev, til Landmand Kristian Jakobsen, Vodstrup, Mtr. Nr. 16 f Vejerlev By og S., 31.100 Kr., Esk. ej særsk. vurder.
 Gdr. P. Chr. Sørensen, Møllerup, til Magdalene Nielsen, smst., Mtr. Nr. 16 e Møllerup By og S., 550 Kr., ej særsk. vurder.
 Tømrer Anders Christensen Agger, Vils, til Maler Nicolai F. Jensen, Mtr. Nr. 4 bf Vils By, Vejerlev S., 5500 Kr., Esk. 5500 Kr.

Figur 40 Avisnotits om solgte ejendomme - 28. december 1934

og det pudsige i denne sag er, at Anders allerede på tidspunktet for skødeskrivning havde opført bygninger på grunden. Grunden blev købt af murer Søren Jensen Østergaard af Vils, som var gift med Johanne Kristensen - datter af Jacob Christensen (ane nr. 4 - side 16) og Dortha Marie Madsen (ane nr. 5 - side 20).

I 1934 blev ejendommen solgt til barnebarnet Nikolaj Frode Jensen - søn af Mariane Christensen (se side 32). Ifølge folketællingen i 1940 boede Anders sammen med barnebarnet.

Anders Agger deltog flittig i det offentlige liv. Det længstvarende har sikkert været bestyrelsesarbejdet i Vejerlev-Blidstrup Sparekasse, hvor han sad i bestyrelsen fra

1917 til 1934.

Dengang var der ikke behov for de lange åbningstider i pengeinstitutterne. Som det fremgår af annoncen var der åben 2 timer 2 gange i juli måned 1926, og kontoret var hos Anders.

Ved folketællingen i 1901 var han tituleret "uddeler", så det var sikkert en titel, han havde fået forholdsvis kort tid efter flytningen til Vils i vinteren 1898. Det

**Vejerlev-Blidstrup
Spare- og Laanekasse.**
 Den 6. og den 20. Juli er der aaben for Ind- og Udbetaling hos Anders Agger, Vils, fra 6—8.
 P. B. V.
Claus Bjerregaard.

Figur 42 Annonce i Morsø Folkeblad

**Vejerlev-Blidstrup
Sygekasse**
 afholder Generalforsamling Mandag d. 31. Marts Kl. 1 Eftm. pr. hos Anders Agger, Vils.
 Bestyrelsen

Figur 43 Annonce i Morsø Folkeblad

er uvist, hvor længe han var aktiv som uddeler, men han deltog i bestyrelsesarbejdet frem til december 1911, hvor han udtrådte efter eget ønske. Også Vejerlev-Blidstrup Sygekasse var Anders involveret i, og også dengang var der sikkert ikke så mange til generalforsamlingen, for den blev afholdt hos Anders.

Regnskab
for
Vejerslev-Blidstrup Kommunes Spare- & Laanekasse
for Aaret fra 1. April 1916 til 31. Marts 1917.

Gevinst- og Tab-Konto.

Indtægt:		Udgift:	
R.	K.	R.	K.
Indt. Renter i Morsø Bank	19 86	Renter betet. Sparerne for hele Aaret . . .	237 33
Indt. Renter af Udl. Indkommen ved Salg af Kottabøger. . . .	308 80	Betjentens Lønning 50,00	
Udbyr	1 00	Andre Udgy.	29,05
	2 45		79 05
		Geo. i Regnskabsaaret	15 73
	332 11		332 11

Balance-Konto.

Aktiver:		Passiver:	
R.	K.	R.	K.
Rasleholdning	352 09	Samtlige Spareres Tilgodehav. ifølge deres Konti	7159 37
Udl. i Morsø Bank . .	1347 02	Garantifond	255 00
Udl. med Selvfylde-kaution	5642 50	Forudbetalte Renter . .	21 42
Rasien's Inventarium .	133 15	Referesj. 31. Marts 1916	23,24
Renter tilgode af Ullaan	1,47	Hertil Aarets Coerstab. . .	15,73
Derfra gaar Renter forudbetalte af Debitorer.	22,89		38 97
	21,42		
	7474 76		7474 76

Bevægelserne i Aarets Løb paa de vigtigste Konti.

Ublaar mod Selvfylde-kaution:		Indfat i Morsø Bank:	
R.	K.	R.	K.
Saldo 1. April 1916	3897 50	Saldo 1. April 1916	127 14
Udtaa i Aarets Løb	4175 00	Indfat i Aarets Løb .	1219 86
Derpaa afdraget . . .	2430 00		
Saldo 31. Marts 1917	5642 50	Saldo 31. Marts 1917	1317 02

Bils, den 31. Marts 1917.

Glaas Hjerregaard. Peder Hjerregaard. Peder Kr. Madsen. Anders Agger. Anders Andersen. Soren Disting. John Jensen.

Imod foranstaaende Regnskab haaver underskrevet Medlemmer intet indbet at bemærke.

Vejerslev, d. 4. August 1917.

Chr. Damgaard. Morten Nyby.

Figur 45 Sparekasseregnskab 1916-1917

mandsforening havde en konkurrence om **den mest veldyrkede have**, og her fik familien Agger en fin 1. præmie med 28 point ud af formentlig 30 point i alt.

Vils-Vejerslev Ægssalgskreds
ønsker Tilbud paa **Indsamling af Medlemmernes Æg**, leveret i Nykøbing en Gang ugentlig fra 1. Januar til 31. Decbr. 1930.
Mulige Tilbud bedes sendt til Anders Agger, Vils, inden den 12. Decbr. 1929.
8693 **Bestyrelsen.**

Figur 48 Annonce i Morsø Folkeblad den 4 december 1929

Det ser ud til, at **sognerådene var ganske små** - i de 2 sogneråd,

Han har formentlig været en rimelig dygtig håndværker, og han har været **udpeget som synsmand for tilsynet med kirker og præstegårde i Morsø Herreder.**

Der var en notits i Morsø Folkeblad i 1912 om, at han var valgt som suppleant til tilsynet, og i 1922 er han valgt til tilsynet ifølge samme avis. Det siger ikke lige noget om den nøjagtige periode, men fortæller, at det var i en længere år-række.

Havearbejde var også én af interesserne, for han var med til indkaldelse af haveejere i Sønderherred i december 1919, og resultatet blev en ny forening i januar 1920: **Morsø Sdr. Herreds Haveforening.** Her var han med i bestyrelsen som næstformand.

Vils-Vejerslev Hus-

Som Synsmand
for Morsø Herreders Kirker og Præstegaarde er af Skolerådet valgt: Muremester P. K. Pedersen, Nykøbing, og Tomrer Anders Agger, Vils, og til Suppleanter: Muremester C. Sejerssen, Nykøbing, og Tomrerester M. Mathiasen, sammesteds.

Figur 44 Notits i Morsø Folkeblad den 26. juni 1922

Morsø Sdr. Herreds Haveforening
Bestyrelse, der bestaar af Fru Kamilla Røller, Vils, Anders Agger, Vils, Controlbestyrer Jensen, Ø. Røfels, har suppleret sig med Karer Strandén, Ørting, og Karer Jacobsen, Ågersø.
Ett Formand og Kasleret er valgt Fru Røller og til Næstformand Anders Agger.
Foreningen er allerede i fuld virksomhed og kan yde sine Medlemmer store Fordele, blandt andet ogsaa Rabat ved Juleindkøb.

Figur 46 Notits i Morsø Folkeblad den 31. januar 1920

Vils-Vejerslev Husmandsforening afholdt forleden Præmieuddeling for veldyrkede Have. Der foretoges ingen Præmieuddeling for Markbrug, da Tilslutningen havde været for ringe.
Formanden Niels Chr. Nielsen bød Velkommen og gav Ordet til Konsulent Olesen, Galtrup, som skildrede den Studierejse, han i Sommer foretog sammen med Forsøgsleder Andr. Søndergaard, Outrup. Taleren slog herunder stærkt til Lyd for Frugtavl, sandan som han paa Turen mange Steder havde set fremelsket ved en rationel Læplantning.
Efter Foredraget foretoges Præmieuddeling:
1. Anders Agger, Vils 28
2. N. Chr. Nielsen, Vils 25½
3. N. Chr. Mortensen, Vils 24½
3. Magn. Andersen, Vejersl. 23

Figur 47 Notits i Morsø Folkeblad den 26. oktober 1926

Nykøbing, den 30. November 1894.
Sogneraadvalget for Galtrup. Efter Jølby Kommune foretoges i Gaar. Tet var den almindelige Valgretskasse, der stemte, og følgende valgtes:
Snedker P. Nielsen, Tøving 59 St.
Husm. Kr. Gregersen do. 58 —
Træhandler N. Høist, Jølby 56 —
En Del Stemmer var spætte.
— Ved Sogneraadvalget i Løbderup. Eijs Kommune valgtes:
Husm. Kr. Vulfhøve, Hjarup, 71 St.
Snedker Anders Agger, Fredsø, 53 —
Gaardejer Lars Larsen, do., 37 —
Derudtil havde Husmand Niels Cortsen, Fredsø, 36, J. Lundby, Løbderup, 30 og Murer J. Mathiasen, Fredsø, 28 St. De øvrige Stemmer var spætte.

Figur 49 Notits om sogneraadvalget i 1894

som er refereret her, er der kun **3 medlemmer i rådet**. Umiddelbart har der ikke været tegn på, at han var i sognerådet i Vejerslev-Blidstrup.

Fra i Morgen, Tirsdag,
er Andelsbrødsalget hos Hr.
Anders Agger forsynet med **Rug-**
brød og Sigtebrød m. m. fra
J. Ginnerup, Redsted.
Udvalget.
NB. Rug tages i Bytte.

Figur 51 Annonce i Morsø Folkeblad den 27. februar 1912

Andragender om Understøttelser til
Husflidskoler foretaa fra:
N. Poulsen Krogsgaard og Anders
Christensen Agger, der har en Skole i
Lødderup Sogn. Havde sidste Vinter
22 Elevr. Sognerådet bidrager 10 Kr.

Figur 52 Notits i Morsø Folkeblad den 27. maj 1893

han boede dér. Den fik et tilskud fra sognerådet på 10 kroner. Han var med til at starte en **husflidsforening i Vils**, og den holdt sin første udstilling i foråret 1899.

Afholdsbevægelsen var også en vigtig sag for Anders, og allerede i tiden i Fredsø var han in-

Pressefag om Afholdsforeningen.

Sidste Uteerart fortet en Pennefæde i begge Dens Blade mellem Formanden for Faarup Afholdsforening, Murer Kr. Knudsen og Ungkarl Povl Kr. Jensen Dalgaard, hvilken sidste var udtraadt af Afholdsforeningen, men nægtede at aflevere sit Medlemsbevis. I Bladfejdet deltog indvidere Anders Agger og N. Mathiasen, begge Styrelsesmedlemmer i Foreningen. Povl Dalgaard søgte sig forænnert ved Uteer, som hans Kolleger havde brugt, og anlagde Sag mod dem. Kr. Knudsen besvarede Sagsmaalet med en Kontrafag mod Dalgaard. I Lørdags affagdes Dom i samtlige Sager, og disse fik det Udfald, at saavel Kr. Knudsen som N. Agger og N. Mathiasen blev fuldstændig frifundne, og Sagens Omkostninger overbæredes. I Kontrafagen indkom Povl Kr. Jensen Dalgaard en Bøde af 25 Kr. eller 6 Dages simpelt Fængsel samt tilpligtigheds at betale Sogens Omkostninger med 20 Kr. End videre blev de af Dalgaard mod Kr. Knudsen brugte fornærmelige Udtalelser kjendt bøde og magtesløst.
— Efter hvad der fortælles, vil Dalgaard nok prøve sin Lykke ved Doeretten.

Figur 53 Dom i afholdssagen

Lidt apropos til Anders' engagement i Brugsforeningen var der en annonce om et **"andelsbrødsalg"** i Vils.

Husflidsarbejdet lå også Anders meget på sinde, så han var med til at starte en **husflidsforening i Lødderup**, mens

han var involveret i **"Faarup og Omegns Afholdsforening"**. Det var åbenbart ikke helt problemfrit, da der var et medlem, som måske havde været "lidt på gyngende grund" - han nægtede at aflevere medlemsbevis og emblem.

Rent politisk ser det

ud til, at han har været **knyttet til Venstre**. Det fremgår af en notits i Morsø Folkeblad, at han har været valgt som **delegeret til Venstres landsmøde** i efteråret 1926 - i øvrigt sammen med **svigersønnen Kristen**. I 1924 optræder han på Venstres liste til Valgmandsvalget til Landstinget⁹.

(Førlangt indrykket).
Da Povl Kr. Jensen i Lødderup fremdeles i Dens Blade paastaar, at han ikke har nægtet at aflevere sit "Medlemsbevis og Emblem", saa tillader vi herved at meddele ham følgende:
Da flere af undertegnede personlig har affordret P. K. J. hans Medlemsbevis og Emblem, men er bleven det nægtet, og da vi tillige ved Brev har meddelt ham, at han inden en vis Frist skulde aflevere det, da det ellers i Dens Blade vilde blive offentliggjort, at han var udmærket af "Faarup og Omegns Afholdsforening", saa erklærer vi herved bemærkede Povl Kr. Jensen for en Person, der farer med Usandhed, og hans Paastande om denne Sag for legnagtige.
P. K. J. rober en vis Lyft til at saa en Retssag med os; vi haaber nu, at De som en ærefjær Mand ad Retten Vej vil fratægge Dem disse Beskyldninger, vi her retter imod Dem. Vil De ikke det, saa De finde Dem i, at vi for Fremtiden betragter Dem som en Person, der sætter sin Værd lavt, lige som De heller ikke bryder Dem stort om at staa lynderlig højt i deres Medmenneskers Agtelse.
Dette er vort sidste Ord her i Bladet om denne Sag; vi vil heller ikke tage Eksempel efter P. K. J., der skrev, det var hans sidste Ord, men saa Dage efter igjen tog Ordet og derved gav os et nyt Bevis for sin Usandhed. Det skal ikke undre os, om han giver os flere Beviser af den Slags.
I Styrelsen for "Faarup og Omegns Afholdsforening" den 23de December 1885.
Kresten Knudsen, Jens Sauer,
Foreningens Formand.
J. Kr. Jensen, Niels Jensen Krogh,
Niels Mathiasen, Anders Agger,
Niels Kr. Knudsen.

Figur 50 Læserbrev i Morsø Folkeblad den 27. december 1886

⁹ https://da.wikisource.org/wiki/Carl_Georg_Holck:_Den_danske_Statsforfatningsret/%C2%A7_95

Venstres Delegerede.
 Tæ b r i n g: Markvor Hovmøller, Alfred Hovmøller, Chr. Østergaard, N. P. Christensen.
 — Vejerslev-Vils: Pastor Madsen, Vejerslev, Snedker Anders Agger, Vils, Gdr. Chr. Stagstrup, Vejerslev. Suppleant Gdr. Søren Nielsen.
 — Rø d s t e d: Husmand Fr. Lassen, Jens Kristensen, Gdr. Anders Nielsen.
 — Lø d d e r u p: Gdr. Jens Madsen, Fredsø, Mejeribestyrer Jens Korsgård, Lødderup, Konsulent P. Stenbæk, Lødderup. Suppleant Gdr. Jens Møller, »Dalgaard«, Lødderup.

Figur 55 Notits i Morsø Folkeblad
 13. november 1926

Alt i alt må det antages, at Anders var en meget aktiv mand i lokalsamfundet, og at han gerne gav en hjælpende hånd til sognets fællesopgaver.

Men selv en aktiv mand kan blive træt, og den **4. november 1942** var det slut på **84 aktive år** med mange forskelligartede opgaver.

† † †
 Vor kære, Far, Svigerfar, Bedstefar og Oldefar
Anders Agger
 døde i Dag stille og rolig, 84 Aar gl.
 Vils, den 4.-11.-42.
Børnene.
 Begravelsen foregaaar Mandag den 9. ds. fra Hjemmet Kl. 13,30, ved Kirken Kl. 14.

Figur 54 Annonce i Morsø Folkeblad
 den 5., 6. og 7. november 1942

7. Kirsten Christiansen

Kirsten Christiansen blev født den 29. december 1858 som datter af Christen Christiansen Ørregaard (ane nr. 14 - side 51) og Mariane Andersdatter Kjeldgaard (ane nr. 15 - side 52). Hun blev hjemmedøbt den 1. januar 1859. Dåben blev publiceret den 21. april i Vejerslev Kirke. Fadderne var husmand Søren Jensen i Redsted, ungarl Jens Thomassen, Jens Chr. Sørensen (faderens halvbror) og Niels Andersen Kjeldgaard (morbror og halvfætter) af Vejerslev. Christiane Christiansdatter (faster) bar barnet. Hun var den ældste i en søskendeflok på tre.

Hun flyttede fra hjemmet i Vejerslev til Øster Assels i maj 1874 ifølge kirkebøgernes af- og tilgangslistes for at tjene hos "Møller". Hendes konfirmation er forgæves søgt i sognene på den sydlige del af Mors.

I hjemmet var der ifølge folketællingerne i de første mange år næsten altid "fremmede" i husholdningen, så der er ingen tvivl om, at der har været nok at se til. Ud over de hjemlige sysler var hun også syerske, og der er sikkert her, at datteren Kristine var blevet oplært i kunsten at sy.

Den 23. marts 1924 døde Kirsten 65 år gammel, og hun blev begravet på Vejerslev Kirkegaard den 28. marts.

Som det fremgår af en notits i avisen, kom dødsfaldet pludseligt. Vi ser her et tilfælde af journalisternes ind imellem manglende nøjagtighed, idet hendes alder angives som "sidst i halvtredserne", men hun var i gang med det 66. år.

Trist Dødsfald.

Da Snedker Anders Agger, Vils i Gaar stod og vilde køre til Ny købing til Alholdskredsens 40 aarige Jubilæum, blev Fru Agger pludselig syg, og faldt død om, ramt af et Hjerrieslag. Fru Agger var sidst i Halvtredserne.



Figur 56 Notits i Morsø Folkeblad den 24. marts 1924

Kirsten Christiansen og Anders Christensen

Den **8. januar 1880** blev Kirsten og Anders **gift i Vejerslev Kirke**. Begge var ret unge - **kun 21 år**, og det betød, at da Kirstens far var død små 4 år tidligere, skulle hendes **formynder Jens Chr. Sørensen** (faderens halvbror) give skriftlig tilladelse til ægteskabet, og for **Anders** blev der udstedt en **fattigattest**¹⁰ af Karby Sogneråd. Anders må således have opholdt sig i Karby ved giftermålet.

Forlovere ved brylluppet var **Christen Poulsen** (gommens far) fra Redsted og **Jens Poulsen Heltborg** (brudens stedfar) fra Fredsø.

Parret fik **2 børn**:

1. **Kirstine Anine Christensen** blev født den **16. januar 1882**, og hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 3** - side 11.
2. **Mariane Christensen** blev født den **17. februar 1886** i Lødderup sogn, og hun blev døbt den 28. marts i Lødderup Kirke. Hun blev konfirmeret den 8. april 1900 i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev **gift den 27. marts 1908 med Anton Madsen Jensen**, der var født den 5. november 1885 i Krejbjerg sogn i Salling som søn af Mads Jensen og Petrine Nielsen. De boede i starten i **Mollerup sogn**, hvor det første barn blev født. Derefter flyttede de til **Bur sogn** i Hjerm Herred, hvor 3 af børnene kom til verden. De sidste 2 børn er født i **Vejerslev sogn**. På et tidspunkt inden 1930 flyttede de til **Bedsted sogn** i Thy, og senere igen flyttede de til **Thisted**. Det yngste barn har mellemnavnet "Syvine", og det kunne lede tanken hen på, at der skulle have været 7 børn i alt, men det er ikke umiddelbart fundet. **Marianne døde den 21. november 1960 74 år gammel**, og **Anton døde den 22. maj 1966 80 år gammel**. Begge blev begravet i Thisted. Sammen fik de **6 børn**:
 - 2.1. **Alexander Ahlefeldt Jensen** blev født den **17. juni 1909** i Mollerup sogn og blev døbt den 11. juli i Mollerup Kirke. Han blev **gift med Ellen Kristine Sund**, der var født den 24. januar 1911 i Bedsted sogn som datter af Andreas Laurids Sund og Inger Marie Pedersen. **Ellen Kristine døde i september 1992** i Hørdum sogn **81 år gammel**, og **Alexander den 27. januar 2001 91 år gammel**. De fik sammen **6 børn**.
 - 2.2. **Nikolaj Frode Jensen** blev født den **12. juni 1910** i Bur sogn i Hjerm Herred, og han blev døbt den 17. juli i Bur Kirke. Han blev **gift med Sigrid Emile Sloth**, der blev født den 25. oktober 1910 i Lyngs sogn i Refs herred som datter af Christian Poulsen Sloth og Petrine Christensen. De blev **gift den 2. november 1934** i Bedsted Kirke. Efter giftermålet **overtog** de ejendommen **Næssundvej 184** i Vils efter Frodes morfar Anders Christensen, der herefter boede hos dem indtil sin død i 1942. **Sigrid døde i 1987 77 år gammel**, og **Frode døde i**

¹⁰ Fattigattest-kravet gjaldt fra omkring 1700. Det var det gamle sogns erklæring om, at den pågældende person ikke var modtager af fattighjælp. Hvis man var fattig, måtte man nemlig ikke gifte sig uden at spørge myndighederne.

1991 81 år gammel. Begge er begravet på Vejerslev Kirkegård. De fik sammen 2 børn.

2.3. **Frida Ulrikka Jensen** blev født den **9. august 1911** i Bur sogn, og hun blev døbt den 24. september i Bur Kirke.

2.4. **Viggo Frode Jensen** blev født den **27. november 1912** i Bur sogn, og **han døde** allerede den 21. januar 1913 - kun cirka **2 måneder gammel**.

2.5. **Klara Emilie Jensen** blev født den **21. august 1914** i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den 13. september i Vejerslev Kirke.

2.6. **Helga Syvine Jensen** blev født den **21. november 1917**, og hun blev døbt den 16. december i Vejerslev Kirke.

8. Christen Michelsen

Christen Michelsen blev født den **9. april 1795** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Ved hjemmedåben var jordmoderen Else Pedersdatter, Laurits Ringsborg og hans kone til stede. Dåben blev **publiceret den 26. april** i Vejerslev Kirke, hvor **Anders Christensens kone** i Kalundborg i Vejerslev bar barnet, og fadderne var **Jens Smed** i Vuttrup, **Peder Bach** i Mollerup, **Mads Kiærgaard**, **Niels Skomagers kone** i Tæbring.



Han var søn af **Michel Ibsen** (ane nr. 16 - side 58) og **Malene Christensdatter** (ane nr. 17 - side 58).

Hans konfirmation findes ikke i Vejerslev-Blidstrup kirkebog til og med 1813, så det kunne tyde på, at han var kommet ud at tjene inden konfirmationen, således at denne havde fundet sted i husbondens sogn. Det kan ses i kirkebogens af- og tilgangsliste, at han er fraflyttet Redsted sogn i 1815, så det var nærliggende at kigge i kirkebogen for dette sogn. Konfirmanderne fra Redsted-Hvidbjerg- Karby sogne blev samlet i én kirke, og i 1811 optræder **Christen Michelsen** som **konfirmeret** i Hvidbjerg Kirke som 16-årig, så det må være "vores person".

I 1815 **flyttede** han til **Tødsø** sogn, hvor han kom til at tjene hos Kierstine (mangler efternavn) i Wodstrup. I 1822 **flytter** han fra **Tødsø** til **Vejerslev** sogn som tjenestekarl. Der er en vis sandsynlighed for, at han kom hjem til den fædrene gård, som moderen drev videre efter faderens død i 1812. Det drejer sig om **gården "Ringsborg"**, som ligger på Ringsborgvej 10 i Vejerslev (se også kort på side 16), og **overdragelsen** har formentlig fundet sted omkring 1824, hvor Christen indgik i sit første ægteskab.



Figur 57 Kort fra 1840-1899 - Ringsborg

På kortet ses bygningernes placering i midten af 1800-tallet. På et ældre kort ses bygninger placeret lidt længere mod syd ved vejen,

der går øst-vest. Det kunne tyde på, at enten Christen eller hans far har **flyttet gården i første halvdel af 1800-tallet**. De nuværende bygninger (2020) er fra tiden efter år 1900.

Ifølge folketællingen i **1845** var han både **sognefoged**¹¹ og **lægdsmand**¹² - 2 "embeder" der tit fulgtes ad.

Der var dengang brug for meget arbejdskraft på en gård, og i folketællingen i 1845 var der ud over husbond og husmor samt 9 børn i alderen fra 1-19 år også 2 tjenestefolk (Søren Christian Jensen på 28 år og Mette Christiansdatter Munk på 18 år). Størrelsen af "bemanningen" var den samme både i 1850 og 1855. Ved sidstnævnte folketælling boede **Christens mor (ane nr. 17 - side 58)** på 93 år også på gården.

Christen døde den 24. april 1857 i Vejerslev sogn - **62 år gammel**, og han blev begravet den 3. maj på Vejerslev Kirkegård.

9. Christiane Nielsdatter

Christiane Nielsdatter blev født den **15. juni 1816** i Sundby sogn på Mors som datter af **Niels Christensen (ane nr. 18 - side 60)** og **Sidsel Nielsdatter (ane nr. 19 - side 60)**. Hun blev hjemmedøbt dagen efter fødslen, og dåben blev publiceret den 20. oktober i Sundby Kirke. Fadderne var gårdmand Christen Jensen Hangaard fra Sundby samt barnets farbrødre Anders og Christen Christiansen samme sted. Endvidere var gårdmandsdatter Dorte Poulsdatter fra Torup og pigen Johanne Nielsdatter (moster) fra Sundby nævnt. Én af de 2 sidste har sikkert båret barnet.



Figur 58 Barndom midt i Sundby (Sundbyvej/Brungårdsvej)

Hendes hjem var på et husmandssted på cirka 1,8 hektar, som nu (2020) dels er udstykket til villaer som f.eks. **Sundbyvej 85**, og dels er tillagt gården Hansminde på **Brungårdsvej 3**.

I **1831** blev hun **konfirmeret** i Sundby Kirke, og i den forbindelse fik hun karakteren "god" i kundskab og "meget god" i opførsel.

Fra 1. november 1832 til 1. maj 1833 havde hun plads i huset i Nykøbing, hvorefter hun vendte tilbage til Sundby og var i huset hos P. Madsen. Ved folketællingen i vinteren 1834 var hun hos Jens Søndergaard. Herefter opholdt hun sig i Sundby sogn, og i **1845** er hun **husbestyrerinde** hos gårdejer **Jacob Christensen Stagstrup**. Dennes barnebarn hed også Jacob og havde Christiane som gudmor. Christianes søn Jacob (**ane nr. 4 -**

¹¹ En sognefoged var før Kommunalreformen i 1970 en af amtmanden udpeget person, som var autoriseret til at udøve en begrænset politimyndighed.

¹² Lægdsmanden var ham, der førte tilsyn med lægdsruller. Embedet blev oprettet i 1788. I byer var det tit en særlig embedsmand og på landet ofte en bonde eller sognefogeden. Lægdsmanden var underlagt lægdsforstander, der igen var underlagt krigskommissæren, senere Indenrigsministeriet.

side 16) var jævnaldrende med Solbjerg-Jacob, så der har formentlig været et ungdomsvenskab. Solbjerg-Jacob dør i 1881, og "vores" Jacob fik sønnen Kristen i sommeren 1882, så derfor er det forfatterens antagelse, at Stagstrup-navnet kommer ind i billedet via denne forbindelse.

Til **november 1848** fik hun plads som **husbestyrerinde** hos gårdejer **Christian Larsen** i Mollerup sogn, og **året efter i november** flytter hun til **Vejerslev sogn** i forbindelse med ægteskabet med **Christen Michelsen**.

Hun døde den 22. juli 1879 63 år gammel i Vejerslev sogn, og hun blev begravet den 29. juli på Vejerslev Kirkegård.

Ane Christensdatter og Christen Michelsen

Christens første ægteskab var med **Ane Christensdatter**, som han blev gift med den **4. juli 1824** i Sundby Kirke. Ane var født i maj 1803 i Sundby sogn og blev døbt den 31. maj i Sundby Kirke. Hun var datter af **Christen Jensen Søndergaard**, der levede fra 1772 til 1822, og **Maren Christensdatter**, der levede fra 1766 til 1837. Hun var det 3. barn i en søskendeflok på 7 børn. **Hun døde den 30. juni 1849 46 år gammel** i Vejerslev sogn og blev begravet den 8. juli på Vejerslev Kirkegård.

Ane og Christen fik 11 børn:

1. **Christian Michel Christensen** blev født den **28. august 1825** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. **Han døde** den 7. september - **kun 10 dage gammel**. Han blev begravet på Vejerslev Kirkegård den 11. september.
2. **Michel Christian Christensen** blev født den **30. december 1826** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 1. januar 1827. Dåben blev publiceret den 8. april i Vejerslev Kirke, hvor han også blev **konfirmeret den 18. april 1841**. Den **14. november 1851** blev han **gift med Ane Christensdatter** i Frøslev Kirke. Hun var datter af **Christen Laursen**, der levede fra 1790 til 1849, og **Mette Jensdatter**, der levede fra 1787 til 1858. **Michel døde den 22. april 1865 49 år gammel** og blev begravet den 30. april 1865. **Ane døde den 23. januar 1894 70 år gammel**. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Efter Michels død blev **Ane gift med Andreas Kristian Pedersen** - født den 9. september 1839 i Vejerslev sogn. Ane og Michel fik **7 børn**:
 - 2.1. **Mette Marie Mikkelsen** blev født den **29. december 1852** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 30. december.
 - 2.2. **Ane Christine Mikkelsen** blev født den **27. december 1853** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 30. december. **Hun døde den 20. januar 1893 39 år gammel** og blev begravet på Vejerslev Kirkegård den 1. februar.
 - 2.3. **Else Marie Mikkelsen** blev født den **8. marts 1856** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 9. marts. Dåben blev publiceret i Vejerslev Kirke den 8. juni.

Hun døde den 2. juni 1889 33 år gammel, og hun blev begravet den 7. juni på Vejerslev Kirkegård.

- 2.4. **Christen Mikkelsen** blev født den 18. maj 1858 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 20. maj. Dåben blev publiceret den 15. august i Vejerslev Kirke. Han døde den 9. april 1865 6 år gammel, og han blev begravet den 17. april på Vejerslev kirkegård.
- 2.5. **Kristen Larsen Mikkelsen** blev født den 1. december 1860 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 3. december. Konfirmationen skete den 4. april 1875 i Vejerslev Kirke. Den 16. juli 1889 blev han gift med **Ane Kirstine Larsen** (født den 1. september 1866 som datter af Lars Pedersen og Marie Olsdatter) i Højerup Kirke i Stevns Herred i Præstø Amt. De fik 4 børn i perioden fra 1890 til 1900. **Kristen døde den 18. maj 1939 78 år gammel, og Ane Kirstine døde den 29. december 1949 83 år gammel.** Begge blev begravet på Højerup Kirkegård.
- 2.6. **Anders Christian Mikkelsen** blev født den 15. februar 1863 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 16. februar. Dåben blev publiceret den 2. april i Vejerslev Kirke.
- 2.7. **Mikkel Christian Mikkelsen** blev født den 12. september 1865 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 13. september.
3. **Christen Christensen** blev født den 11. december 1828 i Vejerslev sogn, og han blev døbt den 14. december i Vejerslev Kirke. Den 19. oktober 1856 blev han gift med **Ane Marie Jensdatter** i Vejerslev Kirke. Hun var født den 5. december 1826 i Elsø sogn som datter af Jens Kristian Thøgersen (født i 1793 i Skjoldborg sogn og død den 19. maj 1869 75 år gammel i Vejerslev sogn) og Helle Madsdatter Støjberg (født i 1792 i Elsø sogn og død den 1. januar 1870 77 år gammel i Vejerslev sogn). **Christen døde den 5. april 1884 i Nykøbing 55 år gammel, og han blev begravet den 14. april. Ane døde den 23. marts 1907 80 år gammel.** Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. De fik sammen 3 børn:
- 3.1. **Christen Christensen** blev født den 11. september 1849 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 14. september. Dåben blev publiceret den 18. december i Vejerslev kirke. Han blev gift med **Christiane Nielsen** (født den 9. juli 1850 som datter af Niels Laursen og Anne Nielsdatter) fra Ejsing sogn i Ginding Herred i Ringkøbing Amt. **Christiane døde den 1. juli 1929 næsten 79 år gammel i Nykøbing sogn, og Christen døde den 15. august 1937 87 år gammel samme sted.** Parret fik sammen 6 børn.
- 3.2. **Anders Christian Christensen** blev født den 14. april 1859 i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt den 18. april.
- 3.3. **Jens Anton Christensen** blev født den 3. maj 1863 i Mollerup sogn, og han blev døbt den 14. maj i Mollerup Kirke. Den 4. november 1887 blev han gift med **Anine Elvine Jensen Maigaard** (født den 7. april 1866 i Frøslev som datter af Jens Christian Maigaard og Karen Marie Sørensen) i Frøslev Kirke. **Anine døde den 30. januar 1947 80 år gammel, og Jens Anton døde den 22 september**

1954 91 år gammel. Begge er begravet på Frøslev Kirkegård. De fik sammen **3 børn.**

4. **Søren Christensen** blev født den **8. juli 1830** i Vejerslev sogn, og han blev døbt den **18. juli** i Vejerslev Kirke. **Han døde den 21. marts 1909 78 år gammel** og blev begravet den **29. marts** på Mollerup Kirkegård.
5. **Malene Christensdatter** blev født den **9. februar 1833** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den **10. februar**. Den **3. oktober 1857** blev hun **gift med Thomas Christian Andersen Haderup** (født den **24. februar 1829** i Frøslev sogn som søn af Anders Thomassen Haderup og Marie Christensdatter) i Vejerslev Kirke. **Thomas døde den 29. august 1895 66 år gammel**, og **Malene døde den 21. maj 1919 86 år gammel**. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik **3 Børn**:
 - 5.1. **Ane Andersen** blev født den **4. september 1858** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den **5. september**.
 - 5.2. **Anders Andersen** blev født den **20. oktober 1863** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den **21. oktober**. Dåben blev publiceret den **13. december** i Vejerslev Kirke. Samme sted blev han den **21. februar 1886 gift med Ane Elisabeth Pedersen** (født den **17. oktober 1861** i Vejerslev sogn som datter af Peder Pedersen og Sidsel Marie Nielsdatter). **Anders døde den 19. marts 1935 69 år gammel**, og **Ane døde den 21. august 1962 100 år gammel**. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik **5 børn**.
 - 5.3. **Kristen Mikkelsen Andersen** blev født den **29. maj 1873**, og han blev hjemmedøbt den **31. maj**.
6. **Christen Larsen Christensen** blev født den **21. september 1834** i Vejerslev sogn, og han blev døbt den **5. oktober** i Vejerslev Kirke. Den **11. februar 1859** blev han **gift med Else Marie Seiersen** (født den **13. april 1834** i Frøslev sogn som datter af Seier Mikkelsen og Helvig Larsdatter) i Frøslev Kirke. **Else Marie døde den 31. december 1907 73 år gammel** i Lødderup sogn, og **Christen døde den 25. oktober 1916 82 år gammel** i Tødsø sogn. Begge blev begravet på Lødderup Kirkegård. Parret fik **5 børn**:
 - 6.1. **Christen Christensen** blev født den **16. maj 1859** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den **20. maj**. Dåben blev publiceret den **11. september** i Vejerslev Kirke. Den **4. januar 1884** blev han **gift med Malene Marie Bak** (født den **10. maj 1857** som datter af Niels Peter Madsen Bak og Kirsten Marie Jensen) i Frøslev Kirke. **Christen døde den 13. april 1932 72 år gammel** i Øster Jølby sogn, og **Malene døde den 25. januar 1936 78 år gammel** i Frøslev sogn. Begge blev begravet på Øster Jølby Kirkegård. Parret fik **8 børn**.
 - 6.2. **Ane Hedevig Christensen** blev født den **21. september 1860** i Lødderup sogn. Hun blev **gift med Seier Pedersen Have** (født den **17. november 1854** i Alsted sogn som søn af Christen Larsen Christensen og Else Marie Seiersen). **Seier døde den 23. september 1935 80 år gammel** i Lødderup sogn, og **Ane døde den 11. august 1944 83 år gammel**. Parret fik **11 børn**.
 - 6.3. **Seier Christian Christensen** blev født den **13. december 1862** i Lødderup sogn. Han blev **gift med Kirsten Marie Jensen Gammelgård** (født den **26 november**

1876 i Hvidbjerg sogn). **Seier døde den 23. februar 1923 60 år gammel.** Efter hans død **giftede Kirsten Marie sig med Jacob Pedersen Stagis Knoppe** (født den 29. januar 1873 i Harboør sogn). **Jacob døde den 24. maj 1932 59 år gammel** i Lemvig sogn, og **Kirsten Marie døde den 14. december 1961 85 år gammel** i Nykøbing sogn. Seier og Kirsten Marie fik sammen **6 børn.**

6.4. **Marie Magdalene Kristensen** blev født den **17 juli 1867** i Lødderup sogn, og hun blev døbt den 28. juli i Lødderup Kirke.

6.5. **Mette Christensen** blev født den **21. september 1871** i Lødderup sogn, og hun **døde den 11. februar 1871 knap 5 måneder gammel.**

7. **Hans Søndergaard Christensen** blev født den **30. januar 1837** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 1. februar. Dåben blev publiceret den 18. februar i Vejerslev Kirke. **Han døde den 25. februar 1863 26 år gammel,** og han blev begravet den 4. marts på Nykøbing Kirkegård.

8. **Jens Christensen** blev født den **6. juni 1839** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 19. juni. Dåben blev publiceret den 24. juli i Vejerslev Kirke. **Den 26. december 1870 blev han gift med Magdalene Madsdatter** (født den 22. marts 1840 i Mollerup sogn som datter af Mads Pedersen Bach og Malene Nielsdatter) i Mollerup Kirke. **Jens døde den 15. december 1892 53 år gammel,** og **Magdalene døde den 6. juni 1918 58 år gammel.** Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. Parret fik **ét barn:**

8.1. **Mads Bach Christensen** blev født den **16. august 1873** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt den 3. september. Dåben blev publiceret den 26. oktober i Mollerup Kirke. **Den 4 september 1896 blev han gift med Dorthea Nielsen Søndergaard** (født den 18. august 1876 i Dragstrup sogn som datter af Niels Sørensen Søndergaard og Karen Pedersen Vestergaard) i Mollerup Kirke. Sammen fik de **4 børn.** **Mads døde den 27. maj 1941 67 år gammel,** og **Dorthea døde den 29. august 1963 87 år gammel.** Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård.

9. **Maren Christensen** blev født den **8. marts 1841** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 10. marts. Dåben blev publiceret den 12. april i Vejerslev Kirke. Hun blev konfirmeret den 15. april 1855 i Sundby Kirke, idet hun på det tidspunkt var blevet **plejebarn hos Jens Andersen og Ane Elisabeth Nielsdatter,** som var søster til faderens nye ægtefælle: **Christiane Nielsdatter (ane nr. 9 - side 35).** Anes forældre (**Niels Christensen (ane nr. 18 - side 60)** og **Sidsel Nielsdatter (ane nr. 19 - side 60)**) boede også på ejendommen, så det kan meget vel tænkes, at der har været behov for medhjælp i det daglige. I 1855 er hun dog **rejst tilbage til forældrene** i Vejerslev. Til **november 1857** bliver hun **tjenestepige i præstegården i Solbjerg.** På hendes **19-års fødselsdag den 8. marts 1860** bliver hun **gift med tømrer Jens Sørensen** (født den 2. december 1836 i Solbjerg sogn som søn af Søren Pedersen Drejer og Malene Jensdatter) i Solbjerg Kirke, og det er hendes husbond, der foretog vielsen. **Jens rejser til Australien** inden 1880 ifølge folketællingen i 1880, og det kan tænkes, at han dér har villet prøve at skaffe sig en levevej for senere at hente familien til Australien. Det skete dog aldrig, da **Maren døde i foråret 1880**

den 30. marts 39 år gammel og blev begravet den 6. april på Solbjerg Kirkegård. Parret fik 4 børn:

- 9.1. **Malene Jensen Drejer** blev født den 24. december 1861 i Galtrup sogn, og hun blev hjemmedøbt den 26. december. Dåben blev publiceret den 18. maj 1862 i Solbjerg Kirke. Hun blev gift med **Niels Jensen Vestergaard** (født den 24 marts 1864 i Alsted sogn), og de fik 7 børn. **Malene døde den 27. april 1945 83 år gammel**, og **Niels døde den 3. oktober 1947 83 år gammel** - begge i Nykøbing sogn.
- 9.2. **Kristiane Jensen Drejer** blev født den 16. april 1866 i Solbjerg sogn. Hun blev gift med **Anders Kristian Kristensen** (født den 31. juli 1860 i Tødsø sogn), og de fik sammen 9 børn. **Kristiane døde den 24. januar 1951 84 år gammel**, og **Anders døde den 2. juli 1960** - på 4 uger nær 100 år gammel. Begge blev begravet på Vester Assels Kirkegård.
- 9.3. **Søren Jensen Drejer** blev født den 13. juni 1868 i Solbjerg sogn. Han blev gift med **Maren Andersen Øer** (født den 28 juni 1865 i Sundby sogn). **Søren døde den 31. oktober 1951 83 år gammel**, og **Maren døde den 9. april 1956 90 år gammel**. Begge blev begravet på Solbjerg Kirkegård.
- 9.4. **Kristian Jensen Drejer** blev født den 5. april 1871 i Solbjerg sogn. Han blev gift med **Bodil Marie Sønder** (født den 1. august 1873 i Galtrup sogn), og de fik sammen 7 børn. **Kristian døde den 18. april 1912 41 år gammel**, og **Bodil døde den 16. juni 1956 82 år gammel**. Begge blev begravet på Lødderup Kirkegård.
10. **Peder Christensen** blev født den 25. august 1843 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 27. august. Dåben blev publiceret den 4. november i Vejerslev Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 11. april 1858. Han døde den 18. februar 1863 19 år gammel og blev begravet på Vejerslev Kirkegård.
11. **Anders Christian Christensen** blev født den 15. november 1845 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 17. november. Han døde den 2. marts 1858 12 år gammel af skarlagensfeber, og han blev begravet den 14. marts på Vejerslev Kirkegård.

Christiane Nielsdatter og Christen Michelsen

Efter Ane Christensdatters død i juni 1849 blev Christen Michelsen gift med **Christiane Nielsdatter** den 9. november i Vejerslev Kirke. Forloverne var gårdejerne Christian Svane og Christian Larsen - begge fra Mollerup. Christiane var husbestyrerinde for Christian Larsen. Der er ingen umiddelbar forklaring på, at vielsen er indført i kirkebogen i Mollerup sogn uagtet, at vielsen fandt sted i Vejerslev Kirke, bortset fra, at det var brudens opholdssogn. Parret får 4 børn:

12. **Niels Christian Christensen** blev født den 22. februar 1851 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 23. februar. Dåben blev publiceret den 17. april i Vejerslev

Kirke. Han døde af skarlagensfeber den **6. marts 1858** 7 år gammel, og han blev begravet den 14. marts på Vejerslev Kirkegård.

13. **Jacob Christensen** blev født den **16. juni 1852** i Vejerslev sogn, og hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 4** - side 16.
14. **Ane Christensen** blev født den 27. december 1853 i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 30. december. Dåben blev publiceret den 26. februar 1854 i Vejerslev Kirke. Hun døde den **16. marts 1858** 4 år gammel af skarlagensfeber, og hun blev begravet den 19. marts på Vejerslev Kirkegård.
15. **Christian Christensen** blev født den 18. juli 1855 i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 20. juli. Dåben blev publiceret den 14. oktober i Vejerslev Kirke. Han døde den **10. marts 1858** af skarlagensfeber og blev begravet den 14. marts på Vejerslev Kirkegård.

Christiane var blevet enke i foråret 1857, og hun var således **alene med 6 børn** i marts 1858 (den senere ægtefælle Jens Christensen var dog kommet til gården året før for at varetage gårdens drift), hvor **hun havde den sorg at miste de 4 børn i løbet af 2 uger på grund af skarlagensfeber**¹³. Anders døde den **2. marts**, Niels Christian døde den **6. marts** og Christian døde den **10. marts**. Disse 3 børn blev begravet den 14. marts, og **2 dage senere døde Ane**, som blev begravet den 19. marts. I alt døde 9 børn i marts 1858 af skarlagensfeber i Vejerslev sogn - heraf de 4 i én familie.

Christiane Nielsdatter og Jens Christensen

Den **16. december 1859** blev Christiane gift med **Jens Christensen** i Vejerslev Kirke. Forloverne var P. M. Klitgaard (skolelærer i Vejerslev) og Michel Christian Mikkelsen (brudens stedsøn (se side 31) - gårdejer i Vejerslev).

Jens Christensen blev født den **8. november 1820** i Sundby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 7. januar 1821 i Sundby Kirke. Han var søn af Christen Christiansen og Kirstine Christiansdatter, og han var det midterste barn af en flok på 5 børn.

Jens overtog gården Ringsborg den **22. december 1859** tinglyst med vielsesattesten som adkomst.

¹³ Skarlagensfeber (den moderne, mindre alvorlige form kaldes ofte scarlatina) er en streptokokinfektion (*S. pyogenes*), som normalt optræder i forbindelse med ondt i halsen og mere sjældent med hudinfektioner eller andre streptokokangreb.

Den karakteriseres af sår i halsen, feber og udslæt på overkroppen, som i enkelte tilfælde kan sprede sig til næsten hele kroppen. Tungen er indledningsvis hvid med belægning, og senere optræder den karakteristiske jordbærtunge. Det er kombinationen af feber og udslæt, der ofte har farven skarlagensrød, som har givet tilstanden dens navn. Det er særligt børn, som bliver ramt af sygdommen. Udslættet varer ca. 5 dage efterfulgt af en udbredt afskalning af huden.

Christiane og Jens fik ingen børn sammen. Efter Christianes død i 1879 blev Jens gift med **Ane Poulsen** (født den 15. maj 1851 i Ørding sogn som datter af Christian Andersen og Else Jensdatter) den **21. oktober 1881** i Karby Kirke. Ægteskabet varede dog kun kort, da Ane døde den **8. juli 1885** 34 år gammel. De fik én søn:

1. **Kristen Mikkelsen Kristensen** blev født den **9. oktober 1882** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 10. oktober. Dåben blev publiceret den 12. november i Vejerslev Kirke, hvor bl.a. Jacob Christensen (**ane nr. 4** - side 16) var fadder. Han blev konfirmeret den 4. oktober 1896 i Vejerslev Kirke, hvor han fik karakteren "g" for "kundskab" og "mg" for "forhold".

Jens **solgte Ringsborg den 4. januar 1893** til Klaus Gotlieb Kjærulff og flyttede til Øster Hvidbjerg - **Næssundvej 250**. Ejendommen blev solgt til sønnen i 1905, der i 1908 solgte den igen og købte gården Vestergaard i Øster Hvidbjerg på adressen Glomstrupvej 24.

Jens opholdt sig hos sønnen indtil sin død den **10. februar 1917**, og han blev begravet den 17. februar på Hvidbjerg Kirkegård. Han blev **96 år gammel**.

10. Mads Nielsen

Mads Nielsen blev født den **25. juli 1822** i Sillerslev by i Øster Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 20. oktober i Øster Assels Kirke.

Han var søn af **Niels Madsen** (**ane nr. 20** - side 63), der opholdt sig hos sin far Mads Nielsen Kjærgaard (**ane nr. 40** - side 127) i Vejerslev, og **Marianne Hansdatter** (**ane nr. 41** - side 64), der opholdt sig hos sine forældre Hans Jensen Søndergaard (**ane nr. 42** - side 134) og Karen Christensdatter Dahlggaard (**ane nr. 43** - side 135) i Sillerslev. Forældrene var blevet gift cirka 6 uger før fødslen, men opholdt sig åbenbart stadig hos deres respektive forældre.

Mads blev konfirmeret den 2. april 1837 i Vejerslev Kirke, og han fik karakteren "meget god" i såvel kundskaber som opførsel.

Efter indgåelse af første ægteskab i **december 1845** overtager Mads fæstet på ejendommen **matrikel 5 (Ringsborgvej 20)** i Vejerslev sogn i september 1846. Ejendommen havde et areal på 1.387.160 kvadratalen svarende til knap 55 hektar eller 99 tønder land. Svigerfaderen Peder Christian Christensen var død i august 1845 som enkemand, og i december samme år indgik Mads ægteskab med datteren Dorthe Marie.

Uddrag fra fæstebrevet:

Fæsteren erlægger i aarlig Landgilde uden nogen Godtgjorelse af Jordebogs Indtægterne til hvert Aars September 2 Td. 4 Skp. godt Rug og til hvert Aars 1^{ste} November 1 Td 4 Skp godt og forsvarlig Byg med 2 Fdk i xxxx pr. Td Byg og Rug samt 5 Rdl x. x. i Penge, endvidere xxxxx han til hvert Aars Sk:Hansdag 3 gode og forsvarlige Læs Lyng, hvoraf de 2 Læs betaales med 2 Rdl 4 xxxxxx

Og fæstebrevet slutter med:

Forøvrigt haver Fæsteren allerunderdanigst at rette sig efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Love og Anordninger, saavel som mig som Huusbonde og mine folk hørig og lydige, alt at efterkomme dette under dette Fæstebrevs Fortabelse og anden vilkaarlig Straf efter Loven.

I **sommeren 1883** blev ejendommen overtaget ved skøde til **selveje** fra etatsråd og godsejer P. Knudsen til Blidstrup.

Ejendommen bestod af 2 jordlodder, nemlig "hovedparcellen" med adressen **Ringsborgvej 20** og en parcel længere mod øst. Den bliver udstykket i 1892 i 2 parceller, hvoraf **matrikel 5^b** (den østre del på cirka 21 hektar eller cirka 38 tønder land) solgtes til **sønnen Peder Christian** til sammenlægning med den ejendom, der nu har adressen **Kridtvej 20**, hvor der nu (2020) ligger en ornestation. Bygningsparcellen **matrikel 5^a** (den vestre del på cirka 34 hektar eller cirka 61 tønder land) solgtes i 1894 til **Peter Schouboe Andersen**, der var gift med **datteren Mariane**.

Svigerfaderen Peder Christian Christensen (også kaldet Peder Bodsens/Bodding) havde en ejendom på **Kridtvej 25 (matrikel 31)** som selveje ifølge såvel den ældre som den yngre Hartkornsextrakt fra omkring år 1800. Ved hans død i 1845 fik den af gode grunde ny ejer. Umiddelbart er det ikke til at finde et skøde i forbindelse med skiftet,

som blev foretaget under Blidstrup Gods. Skiftet er ret omfangsrigt, og det fortæller formentlig en del om personen og hans ejendele, men forfatterens evner udi den gotiske skriftlæsning rækker ikke til en ordentlig tydning.

Ejendommen lå allerøstligst i Vejerslev sogn og grænser op til den nuværende (2020) landsby "Centrum". Arealet var på 515.570 kvadratalen svarende til cirka 20 hektar eller cirka 37 tønder land.



Figur 60 Kridtvej 25 - Matrikelkort 1814

I 1856 blev der tinglyst en præsteattest som adgang for Mads til ejendommen.



Figur 59 Kridtvej 25 - Vejerslev sogn nær Centrum

Der henvises til ægteskabet med Dorte Maria Pedersdatter, der var død i 1847. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at ejendommen har været overdraget til hende ved faderens død.

Den 22. april 1890 blev gården solgt til sønnen Peder Christian. Skødet indledes således:

Undertegnede Gaardejer Mads Nielsen i Vejerslev tilstaar herved at have solgt til min Søn Peder Christian Madsen den mig ifølge Hjemmel thinglæst 28' Juni 1856 tilhørende Ejendom Matr. 31 i Vejerslev By og Sogn af Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 1 Fdk. 2 Alb. Skat 10 Kr. 87 Ø. samt den mig ifølge Skjøde af 20, læst 20' Aug. 1877, tilhørende Kirke-, Korn- og Kvægtiende¹⁴ af bemeldte Ejendom, - alt mod et Vederlag af 6000 Kr., skriver Sex Tusinde Kroner.

Der har været 2 ejendomme "i spil" med hensyn til bopæl, og der er ikke noget sikkert om, hvilken ejendom Mads har boet på. Det fremgår dog af folketællingerne i både 1850 og 1860, at hans data står lige efter data for ejeren på Ringsborgvej 14, så det sandsynlige må være, at han har boet i udkanten af Vejerslev by på **Ringsborgvej 20**. Det passer også med, at han efter salget af denne ejendom til svigersønnen i 1894 fortsat boede på denne ejendom og havde betinget sig en aftægt.

¹⁴ <https://denstoredanske.lex.dk/tiende>

Der har foran været flere ejendomme "i spil", så det må være på sin plads med en lille oversigt:

1845	Kridtvej 25 overtages formentlig af Mads' første hustru efter faderens død uden skødeskrivning - intet fundet endnu.
September 1846	Ringsborgvej 20 overtages som fæstegård efter svigerfaderen (1. ægteskab)
Juni 1856	Kridtvej 25 tilskødes som fæsteejendom efter svigerfaderen (1. ægteskab) - adkomsten er en præsteattest
April 1890	Kridtvej 25 sælges til sønnen Lars Christian
Oktober 1892	Matrikel 5^b (del af Ringsborgvej 20) sælges til sønnen Lars Christian
Juni 1894	Matrikel 5^a (del af Ringsborgvej 20) sælges til svigersønnen Peder Schouboe Andersen (gift med datteren Mariane)

Mads har muligvis siddet i Vejerslev-Blidstrup sogneråd, men der har endnu ikke været mulighed for at studere valgprotokollen til sognerådet.



Figur 62 Morsø Folkeblad 22.9.1888

På den tid var der åbenbart problemer med ulovlig jagt. I Morsø Folkeblad var der flere annoncer fra forskellige steder på øen, hvor man forbød ulovlig jagt.

Mads Nielsen døde den **15. december 1903** i en alder af 81 år. Han blev begravet på Vejerslev Kirkegård den 20. december. Ifølge Skifteprotokollen blev boet overtaget af myndige arvinger, uden at boet havde været taget under offentligt skifte. Man skulle egentlig indsende en arveanmeldelse, men den er ikke modtaget i Skifteretten. Hans titel er angivet som "**partikulier**"¹⁵.



Figur 61 Familiegravsted på Vejerslev Kirkegård

¹⁵ En partikulier var tidligere en betegnelse for en mand, som kunne leve af (renterne af) sin opsparede formue.

Dorte Maria Pedersdatter og Mads Nielsen

Mads' første ægteskab var med **Dorte Maria Pedersdatter**. Hun er født den **30. november 1818** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun var datter af Peder Christian Christensen, som levede fra 1787 til 1845, og Sidsel Jensdatter, der levede fra 1781 til 1842. Parret blev gift den **18. december 1845** i Vejerslev Kirke, men samlivet blev kun af kort varighed, idet Dorte døde $1\frac{1}{2}$ år senere den **25. juni 1847** 29 år gammel og blev begravet den 2. juli på Vejerslev Kirkegård. Parret fik kun ét barn:

1. **Sidsel Marie Madsen** blev født den **6. december 1846** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 9. december. Dåben blev publiceret i Vejerslev Kirke den 26. december. Hun blev gift med **Lars Pedersen** (født den 13. april 1844 som søn af Peder Christian Jensen Bak og Ane Larsdatter) fra Vejerslev sogn. Sidsel døde den **3. maj 1883** 36 år gammel i Ljørslev sogn og blev begravet den 11. maj på Vejerslev Kirkegård. Lars døde den **24. januar 1936** 91 år gammel og blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik ét barn.
 - 1.1. **Dorthea Marie Larsen Bach** blev født den 15. juli 1877 i Ljørslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 17. juli.

11. Sidsel Jensdatter

Sidsel Jensdatter blev født den **11. juni 1829** i Vester Hvidbjerg, og hun blev døbt den 14. juni i Hvidbjerg Kirke. Christen Laursens kone bar barnet, og fadderne var gårdmand Christen Laursen (Øster Hvidbjerg), Laust Wad (Vester Hvidbjerg) samt Søren Poulsen og Else Christensdatter (Øster Hvidbjerg). Sidsel var kun 3 dage gammel, da hun blev døbt i kirken, og det ses jævnt tit, at børnene døbes i kirken få dage gammel, men ellers er det hjemmedøb, der bruges, hvis det skønnes nødvendigt med en hurtig dåb, f.eks. på grund af barnets dårlige helbredstilstand.

Sidsel var datter af **Jens Andersen** (**ane nr. 22** - side 72) og **Kirsten Andersdatter** (**ane nr. 23** - side 72), og hun var det midterste barn i en søskendeflok på 3 piger. På et tidspunkt mellem folketællingen i 1834 og faderens død i 1840 var familien flyttet fra Hvidbjerg til Sindbjerg by i Redsted sogn. Sidsel blev konfirmeret den 14. april 1844 i Redsted Kirke, hvor hun fik karakteren "meget god" i såvel kundskab som opførelse.

Sidsel har formentlig boet hos mor og stedfar frem til **november 1853**, hvor hun flyttede til Vejerslev sogn for at tiltræde jobbet som **husholderske hos Mads Nielsen**.

Det har sikkert gået meget godt med de to, for de blev gift i **april 1854** og fik det første barn i september samme år.



Figur 63 Sidsel Jensdatters opholdssteder i Vester Hvidbjerg, Sindbjerg og Vejrerslev

Sidsel døde den **13. december 1876** 47 år gammel, og hun blev begravet den 22. december på Vejrerslev Kirkegård. Dødsårsagen angives som "**brystsvaghed**"¹⁶. Ifølge Skifteprotokollen hensidder enkemanden i uskiftet bo med fællesbørn fri for afgift.

Sidsel Jensdatter og Mads Nielsen

Sidsel og Mads blev gift i Vejrerslev Kirke den **11. april 1854**. Forloverne var gårdmand Niels Madsen i Vejrerslev (brudgommens far) og gårdmand Peder Skouboe i Sindbjerg (brudens stedfar). De fik sammen 8 børn i perioden fra 1854 til 1866:

2. **Dorthea Marie Madsen** blev født den **6. september 1854** og blev hjemmedøbt samme dag. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 5** - side 20.
3. **Peder Christian Madsen** blev født den **19. november 1855** i Vejrerslev sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Den 27. januar 1856 blev dåben publiceret i Vejrerslev Kirke, hvor fadderne var Peder Skoubo (mormoderens ægtefælle) i Sindbjerg og Anders Bak i Karby samt Michel Chr. Nyby (faderens kusines mand) og Jens Madsen i Fredsø. Pigen Sine Jensdatter bar barnet. Han døde den **7. juni 1858** i Vejrerslev sogn 2½ år gammel, og han blev begravet den 13. juni på Vejrerslev Kirkegård.
4. **Mariane Madsen** blev født den **22. juni 1857** i Vejrerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 9. august i Vejrerslev Kirke, hvor fadderne var Jens Mark af Lødderup, Michel Chr. Nybye (faderens kusines mand) af Fredsø, Anders Bak af Karby og Jens Schouboe af Sindbjerg. Pigen Ane Cecilie Klitgaard af Vejrerslev bar barnet. At dømmen efter folketællingerne har hun opholdt sig hos forældrene indtil giftermålet den **23. november 1893** med Peter Schoubo Andersen (født 13. august 1863 i Karby sogn som af Anders Blaabjerg Sørensen og Ane Margrethe Jensdatter - moderens søsters søn - **se side 74**) i Vejrerslev Kirke. Hun døde den **27. juni 1898** 41 år gammel i Vejrerslev sogn, og hun blev begravet den 2. juli på Vejrerslev Kirkegård.



Figur 64 Annonce i Herning Folkeblad den 28. juni 1898

¹⁶ Tuberkulose eller astma

Peter blev gift igen den **16. marts 1900** med **Andrea Cathrine Jensen** (født den 21 december 1876 i Vester Assels sogn som datter af Søren Jensen Kudsk og Ane Kirstine Sørensen). Mariane og Peter fik ét dødfødt barn den **31. december 1894**.

5. **Kirsten Marie Madsen** blev født den **22. december 1858** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 25. december. Dåben blev publiceret den 27. februar 1859 i Vejerslev Kirke, hvor fadderne var Anders Bak af Karby og Jens Schouboe af Sindbjerg samt Michel Chr. Nybye (faderens kusines mand) og Jens Madsen af Fredsø. I 1880 var hun tjenestepige hos præsten i Ljørslev. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.
6. **Maren Madsen** blev født den **4. februar 1861** i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den 10. februar i Vejerslev Kirke. Fadderne var gårdmand i Vejerslev Søren Christian Nybye (fasters ægtefælle) og Hans Nielsen samme sted. Ane Marie Christensdatter bar barnet. Maren døde ugift den **10. oktober 1885** 24 år gammel og blev begravet den 18. oktober på Vejerslev Kirkegård.
7. **Peder Christian Madsen** blev født den 7. september 1862 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 9. september. Vidner ved hjemmedåben var foruden faderen og moderen Søren Chr. Nybyes hustru Ane Johanne Nielsdatter. Dåben blev publiceret den 9. november i Vejerslev Kirke, og her var fadderne aftægtsmand Mads Nielsen og gårdmændene Hans Nielsen, Peder Madsen og Søren Nyby samt gårdmand Mads Nielsens datter Sidsel Marie (halvsøster) og skolelærer Klitgaards datter Stine. Sidstnævnte bar barnet. I **april 1890** overtog han den ene af faderens 2 ejendomme, nemlig **Kridtvej 25**. Den **10. oktober 1890** blev han gift med **Maren Pedersen** (født den 10. december 1866 i Erslev sogn som datter af Kristian Pedersen Have og Johanne Marie Bedsted) i Tødsø Kirke. Brudeparrets fædre var forlovere. Peder døde den **2. oktober 1947** 85 år gammel, og Maren døde den **5. maj 1956** 89 år gammel. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 2 børn:
 - 7.1. **Sigrid Mathilde Madsen** blev født den **21 juli 1891** i Vejerslev sogn, og hun blev døbt dagen efter. Den **7. september 1912** blev hun gift med **Mads Peder Jensen** (født den 6. november 1891 i Møborg sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt som søn af Jørgen Jensen og Kirstine Balleby Olsen).
 - 7.2. **Helga Madsen** blev født den **23. juli 1893** i Vejerslev sogn.
8. **Niels Madsen** blev født den **14. oktober 1864**, og han blev hjemmedøbt dagen efter, hvor forældrene og skolelærer P. M. Klitgaards datter Stine Klitgaard var vidner. Dåben blev publiceret den 26. december i Vejerslev Kirke, hvor fadderne var aftægtsmand Niels Madsen (farfar) i Vejerslev og Peder Schouboe i Sindbjerg var faddere. Morderen bar barnet. Han døde den **7. februar 1888** 23 år gammel, og han blev begravet den 14. februar på Vejerslev Kirkegaard.
9. **Jensine Madsen** blev født den **11. juni 1866** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag, hvor forældrene var vidner sammen med skolelærer P. M. Klitgaards datter Ane Kirstine Klitgaard, som bar barnet. Dåben blev publiceret den 21. oktober i Vejerslev Kirke, hvor fadderne var gårdmændene Hans Nielsen og Søren Chr. Nybye. Mads Nielsens datter Sidsel Marie Madsen (halvsøster) bar barnet.

12. Christen Poulsen (Agger)

Christen Poulsen blev født den **8. maj 1825** i Frøslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 27 juni i Frøslev Kirke. Anne Kirstine Bertelsdatter, Tjenestepige for Huusmand Søren Jensen Væver i Mollerup bar barnet.

Laurids Xxxxx, Aftægtsmand i Vils, Gaardmand Joseph Josephsen Pudsgaard, Mads Pedersen Bach fra Mollerup og Mads Nielsen, Murermester xxxx hos Poul Ager, Frøslev. Disse vare faddere.

Christen var søn af **Poul Jensen Agger** (ane nr. 24 - side 78) og **Ane Andersdatter** (ane nr. 25 - side 79). Som 11-årig flyttede han sammen med familien fra Frøslev til Fjallerslev, og 2½ år senere flyttede familien til Redsted sogn, hvor Christen blev konfirmeret den 26. april 1840 med karakteren "godt" i kundskaber og "meget godt" i opførsel.

Det ser ud til, at Christen opholdt sig hos forældrene og efter faderens død i 1849 hos moderen - også efter giftermål i 1852.

Den **28. november 1874** købte han en parcel i Redsted på adressen **Gl. Møllevvej 81** for 50 rigsdaler, og i det endelige skøde stod der, at de på ejendommen værende bygninger var opført af køberen. Faderen var noteret som murermester ved en folketælling, så Christen har sikkert haft håndværksmæssige færdigheder, uden at det med sikkerhed kan ses, hvad hans profession var. Den **17. december 1879** blev ejendommen solgt til **sønnen Anders**, der blev gift en månedstid senere, og Christen havde fortsat ophold på ejendommen resten af livet.

I salgsskødet blev ejendommen solgt "mod et Vederlag af 1200 Kr. skriver Et Tusinde To Hundrede Kroner, hvorhos jeg forbeholder mig fri Brug for Livstid af den i Husets Østre Ende værende Beboelseslejlighed bestaaende af 2 Fag Hus med Loftet over samme, samt af den østen for Huset beliggende Del af Laden. Beboelsen bliver forsvarelig at vedligeholde af Køberen baade ud- og indvendig, hvilken Forpligtelse kan anslaaes til en Capitalværdi af 50 Kr."

Han levede dog ikke ret længe efter salget af ejendommen, idet han døde den **27. juli 1880** 55 år gammel. Han blev begravet den 1. august på Redsted Kirkegård. I Skifteprotokollen er det nævnt, at han "intet ejer", hvilket vil sige, at arvingerne overtager boet direkte. Hans titel i Skifteprotokollen var "fisker", og hans navn var anført som "Kristen Poulsen Agger".



Figur 65 Gl. Møllevvej 81 i Redsted - matrikel nr. 20b

13. Ane Madsdatter

Ane Madsdatter blev født den **16. oktober 1823** i Sindbjerg i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 1. januar 1824 i Redsted Kirke. Faddere m.v.: Kirsten Lyng, tjenestepige af Sindbjerg, Mette Villadsdatter af Emb, Mette Jensdatter af Sindbjerg, Peder Pedersen, tjenestekarl af Redsted og Niels Thomasen (farbror), snedker af Jølby.

Hun var datter af **Mads Thomassen** (ane nr. 26 - side 80) og **Maren Thomasdatter** (ane nr. 27 - side 81).

Hun blev konfirmeret den 7. april 1839 i Hvidbjerg Kirke, og hun fik karakteren "meget god" i både kundskab og opførsel.

Ane døde den **2. januar 1876** 52 år gammel, og hun blev begravet den 9. januar på Redsted Kirkegård. På dødsattesten er det noteret, at dødsfaldet kom pludselig uden bestemt årsag. Christen hensad i uskiftet bo med myndige fællesbørn.

Ane Madsdatter og Christen Poulsen Agger

Ane og Christen blev gift den **30. april 1852** i Redsted Kirke, hvor forloverne var gårdmand Jørgen Pedersen (brudens stedfar) af Sindbjerg og Peder Schoubo (brudgommens mosters mand) samme sted. Samme dag blev brudens bror Thomas Madsen gift med Anne Cecilie Sørensdatter. Parret fik sammen 2 børn:

1. **Pouline Christensen (Agger)** blev født den **12. september 1852** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 16. september. Dåben blev publiceret den 7. november i Redsted Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 30. september 1866 med karakteren "g" i kundskab og "mg" i opførsel. Den **5. januar 1875** blev hun gift med brolægger **Lars Christian Josefsen** (født den 23. december 1849 i Hvidbjerg sogn som søn af Peder Larsen og Karen Kristine Christensdatter) i Redsted Kirke. Pouline døde den **11. maj 1920** 67 år gammel, og Lars døde den **30. december 1927** 78 år gammel. Begge blev begravet på Nykøbing Kirkegård. Parret fik sammen 2 børn:
 - 1.1. **Kristen Josefsen** blev født den **5. oktober 1875** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt den 10. oktober. Dåben blev publiceret den 26. december i Redsted Kirke.
 - 1.2. **Ane Josefsen** blev født den **7. april 1878** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 10. april. Hun blev gift med **Peder Kristian Andersen** (Vittrup).
2. **Anders Christensen (Agger)** blev født den **14. juli 1858** i Redsted sogn. Han liv og levned er beskrevet under **ane nr. 6** - side 23.

14. Chresten Christiansen (Ørregaard)

Chresten Christiansen Ørregaard blev født den **26. maj 1822** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 29. september i Redsted Kirke. Maren Pedersdatter og Ane Cathrine XX, tjenestepiger af Redsted har formentlig båret barnet, og fadderne var Jens Christian Arnt XX, Anders Mortensen og Hans Cort, alle af Redsted.

Christen var søn af **Christen Pedersen Ørregaard (ane nr. 28 - side 85)** og **Kirsten Christensdatter (ane nr. 29 - side 86)**. Han var den næstældste af en søskendeflok på 5 (de 4 var helsøskende). Ud fra historiske kort er der stor sandsynlighed for, at han var født på adressen **Gammel Møllevej 67** midt i Redsted by. I forbindelse med udskiftningen sidst i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet



Figur 66 Redsted by - Gammel Møllevej 67 - matr. 21

kan fødestedet være flyttet udenfor byen. Efter faderens død i 1828 blev moderen gift med Søren Jensen Kankelborg i 1830, og han overtog fæstet på ejendommen i Redsted, så hele Chrestens barndom har været på den samme ejendom.

Den 2. april 1837 blev Chresten konfirmeret i Redsted Kirke, og han fik karakteren "g" i såvel kundskab som opførsel.

I lægdsrullen kan han følges fra 1823 til 1844, hvor han slettes af rullen uden at have været i aktiv tjeneste. Hans højde er på det tidspunkt angivet til 65 tommer svarende til 170 centimeter.



Figur 67 Kridtvej 18 i Vejerslev sogn

Ved ægteskabet med Mariane Andersen Kjeldgaard i **december 1857** flyttede han sikkert ind på svigermoderens (Karen Marie Larsdatter - **ane nr. 31/side 91 - enke i 1855**) ejendom på **Kridtvej 18**, som han overtog ved skøde af **22. december 1859** for 500 Rigsdaler. Samtidig indgik han en aftale med svigermor om aftægt med de sædvanlige poster, som en sådan aftale rummede på den tid.

Der var tale om et husmandssted på 166.080 kvadratalen, som svarer til $6\frac{1}{2}$ hektar eller knap 12 tønder land. Han ejede ejendommen frem til **1. april 1876**, hvor den blev overdraget til hustruens bror Lars Christian Andersen Kjeldgaard. Der blev indgået købekontrakt på overdragelsen $1\frac{1}{2}$ uge før dødsfaldet den 7. april, mens det endelige skøde

først blev underskrevet lige før jul samme år af enken.

Salgsprisen var på 2.000 kroner med 400 kroner i udbetaling og 1.600 kroner på et pantebrev. Der blev lavet en aftægtsaftale om bopæl på ejendommen, og samtidig var der fortsat en aftægtsaftale med den forrige ejer, som stadig var levende på det tidspunkt. Aftægtsaftalen med enken fik dog ikke lang levetid, da hun allerede i maj 1877 giftede sig med Jens Poulsen Heltborg i Lødderup sogn.

Ved folketællingen i 1870 boede parrets 2 ældste børn og svigermor på ejendommen, og samtidig gav man husly til et fattiglem¹⁷ Mads Jakobsen Rytter, som var en gammel mand, der døde i 1873 som 80-årig.

Christen døde den 7. april 1876 53 år gammel, og han blev begravet den 13. april på Vejerslev Kirkegård. "Brystsyge" er angivet som dødsårsag. Enken fik tilladelse til at hensidde i uskiftet bo.

15. Mariane Andersdatter (Kjeldgaard)

Mariane Andersdatter med tilnavnet Kjeldgaard blev født den 6. juni 1832 på ejendommen Kridtvej 18 (se kort side 51) i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den 1. juli i Vejerslev Kirke. Gårdmand Lars Hvid af Tæbring (morfar - **ane nr. 62**/side 163) og aftægtsmand Niels Kjeldgaard af Vejerslev (farfar - **ane nr. 60**/side 161) var faddere, og dét var formentlig også pigerne Mette Sørens datter og Kirsten Maria Peders datter af Vejerslev. Lars Hvids kone Ane Christens datter (mormor - **ane nr. 63**/side 163) bar barnet.

Mariane var datter af **Anders Nielsen Kjeldgaard** (**ane nr. 30** - side 91) og **Karen Marie Larsdatter** (**ane nr. 31** - side 91), og hun var barn nummer 2 ud af en søskendeflok på 6 børn. Hun blev konfirmeret den 11. april 1847 i Vejerslev kirke, og hun fik karakteren "meget god" i såvel kundskaber som opførsel.

Den 1. november 1847 flyttede hun til Ørding sogn, hvor hun fik plads som tjenestepige. Der er lidt uenighed om, hvor hun "rejste fra", for efter kirkebogen for Vejerslev opholdt hun sig hos forældrene ved flytningen, men i kirkebogen for Ørding står der, at hun kom fra sognepræst Balslev i Vejerslev sogn.

Efter 2 år i Ørding flyttede hun den 1. november 1849 til Øster Assels Sogn og fik plads hos gårdmand Peder Sandersen. Den 4. oktober 1850 var hun tilbage hos forældrene i Vejerslev sogn. Her er det nævnt, at hun kom fra pastor Bagger i Øster Assels, så enten har hun skiftet plads til 1. maj, eller også har der været problemer, som præsten har været med til at løse - rent gætværk!

Hele hendes voksentilværelse foregik nu på ejendommen Kridtvej 18 frem til lidt efter ægtefællen Christens død 1876, hvor hun startede med at nyde aftægt hos broderen Lars Christian, som købte ejendommen i foråret 1856, og det er nærliggende at tro, at hun har boet i aftægtslejligheden sammen med moderen (Karen Marie Larsdatter - **ane nr. 31**/side 91), som også nød aftægt på ejendommen. I **maj måned 1877** bliver hun gift med enkemanden **Jens Poulsen Heltborg**, som bor på ejendommen **Hejlskovsving**

¹⁷ Et fattiglem var en person, der underholdes af fattigvæsenet. Det skete især i et fattighus eller en fattiggaard, men de kom også ud i familier, som så fik en godtgørelse for at huse vedkommende.

13 i Fredsø (se kort på side 24). Han var blevet enkemand i november 1876, og da der kun har været 2-3 kilometer mellem bostæderne alt afhængig af vejenes forløb dengang, er der nærliggende at tro, at familierne har kommet sammen gennem årene, og så kunne det være praktisk, at Mariane blev kone på hans ejendom. Så de giftede sig i maj 1877.

Ejendommen blev solgt til Marianes svigersøn **Anders Christensen Agger** (ane nr. 6 - side 23) i **1885**, og Mariane og Jens nød aftægt på ejendommen.

Efter Jens' død i sommeren 1887 fortsætter Mariane aftægten på ejendommen, men omkring **1892** flytter hun til **Redsted**, hvor en svigerinde **Christiane Christensdatter** er blevet enke. Mariane bor sammen med Christiane frem til dennes død i 1903, hvorefter hun flytter tilbage til **Hejlskovsving 24**, hvor hun tager ophold hos sønnen **Anders Kjeldgaard Kristiansen**, som havde overtaget ejendommen i 1894.

Mariane døde den **4. januar 1917** 84 år gammel, og hun blev begravet den 9. januar på Lødderup Kirkegård. I skifteretten mødte svigersønnen Anders Christensen Agger op og fortalte, at afdøde levede af alderdomsunderstøttelse, og at hun intet ejede, hvorefter Skifteretten lukkede sagen uden at foretage yderligere.

Mariane Andersdatter og Chresten Christiansen

Mariane og Chresten blev gift den **4. december 1857** i Vejerslev Kirke. Forloverne var Peder Chr. Christensen, gårdmand i Vils, og Peder Glintborg, gårdmand i Vejerslev. Parret fik sammen 3 børn:

1. **Kirsten Christiansen** blev født den **29. december 1858** i Vejerslev sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 7** - side 31.

2. **Karen Marie Christiansen** blev født den **22. januar 1867** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 24. januar. Hun blev gift med slagter **Knud Cornelius Justesen** (født den 1.



Figur 68 Ankomst til Elcin i Illinois i USA i 1891



Figur 69 Annonce i Morsø Folkeblad 11. marts 1891

juni 1862 i Nykøbing som søn af Søren Justesen og Margre-

the Catrine Madsen) den **15. december 1889**. Umiddelbart er der ikke fundet yderligere data om dem i danske arkiver, men det har sin forklaring: i 1891 udvandrede parret. Der er fundet et dokument, der viser, at **Knud ankom til Elcin i Illinois i USA i 1891**, og det må formodes, at Karen Marie har været med.

3. **Anders Kjeldgaard Kristiansen** blev født den **15. januar 1873** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 22. januar, hvor vidnerne var forældrene og mormoderen

Karen Marie Larsdatter (**ane nr. 31**/side 91). Dåben blev publiceret den 9. maj i Vejerslev Kirke. Han blev gift med **Christine Jensine Jensen** (født den 27. juni 1866 i Hvidbjerg sogn i Refs Herred som datter af Jens Jensen Møller og Mette Andersdatter) den **11. maj 1894** i Vejerslev Kirke. Hun døde den **4. marts 1912** 45 år gammel, hvorefter Anders blev gift med **Jensine Cecilie Jensen Krog** (født den 26. december 1886 i Lødderup sogn som datter af Morten Jensen Krog og Maren Jepsen) den **31. oktober 1913** i Lødderup Kirke. Det nævnes i Morsø Folkeblad, at hans fødehjem på Hejlskovsving 24 blev ramt af julestormen i 1902, hvor laden væltede, og gennem mange år kan man i Folkebladet se, at familien er nær tilknyttet Indre Mission. Ud over valg til menighedsrådet ses mange annonceringer med møder, der holdes på et givet tidspunkt, "**om Gud det vil**". Anders døde den **14. februar 1961** 88 år gammel, og han blev begravet den 18. februar. Jensine døde den **17. maj 1964** 77 år gammel, og hun blev begravet den 21. marts. Begge blev begravet på Lødderup Kirkegård. Christine og Anders fik 7 børn, hvoraf 3 døde inden voksenalderen:



Figur 70 Anders Kjeldgaard - 80 år

- 3.1. **Mariane Kjeldgaard Kristiansen** blev født den **30. oktober 1894** i Lødderup sogn, og hun døde den **5. januar 1910** 15 år gammel samme sted.
- 3.2. **Mette Marie Kristiansen** blev født den **18. juni 1896** i Lødderup sogn. Den **23. november 1924** blev hun gift med **Theodor Marius Mikkelsen** (født den 1. marts 1898 i Blidstrup sogn som søn af Christen Mikkelsen og Mariane Kristensen) i Vejerslev Kirke. Parret drev en gård i **Ørding sogn**, og efter overdragelse af den til en søn, opholdt han sig hos denne indtil sin død den **19. februar 1978** 79 år gammel. Mette Marie var død den **6. september 1963** 67 år gammel. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. De fik sammen 6 børn, hvoraf de 2 yngste var tvillinger.
- 3.3. **Kristen Kjeldgaard Kristiansen** blev født den **7. december 1898** i Lødderup sogn. Den **26. december 1930** blev han gift med **Gunhild Bøjgaard** (født den 18. august 1911 i Sdr. Felding sogn i Hammerum Herred som datter af Peder Christian Pedersen Bøjgaard og Dorthe Christoffersen) i Sdr. Felding Kirke. Han var lærer i **Sdr. Felding**. Der er ingen umiddelbare oplysninger om dødsdatoer.
- 3.4. **Nielsine Kjeldgaard Kristiansen** blev født den **1. maj 1901** i Lødderup sogn. Hun døde den **18. december 1908** godt og vel $7\frac{1}{2}$ år gammel.
- 3.5. **Oscar Kjeldgaard Kristiansen** blev født den **19. oktober 1904** i Lødderup sogn. Den **11. marts 1928** blev han gift med **Agnes Kristensen** (født den 10. januar 1907 i Lødderup sogn som datter af Kristian Hansen Kristensen og Mette Laustsen) i Lødderup Kirke. Parret havde **bagerforretning i Tødsø**, og de havde 4 børn. Oscar døde den **29. november 1979** 75 år gammel, og Agnes døde den **16. september 1984** 77 år gammel. Begge blev begravet på Tødsø Kirkegård.
- 3.6. **Alfred Kjeldgaard Kristiansen** blev født den **12. februar 1908** i Lødderup sogn. Den **28. december 1930** blev han gift med **Hilda Cecilie Larsen** (født den 21. januar 1910 i Birkerød sogn som datter af Niels Peter Larsen og Anna Johanne Larsen) i Frederiksborg Slotskirke. På det tidspunkt var han **fodermester** på en

gård i **Ganløse ved Frederikssund**. I **1940** er han kommet til **Ørding sogn** ifølge folketællingen, hvor parret har en plejesøn Preben Holm Christensen, som de tog til sig, mens de boede i Ganløse. Senere kom de til **Vejerslev**, hvor de boede på **Smedebjergevej 95** ved deres dødsfald i 1981. Plejesønnen overtog ejendommen fra dødsboet.

3.7. **Karen Kirstine Kjeldgaard Kristiansen** blev født den **2. april 1911** i Lødderup sogn, og hun døde den **21. august** cirka $4\frac{1}{2}$ måned gammel. Hun blev begravet på Lødderup Kirkegård.

Jensine og Anders fik ét barn:

3.8. **Elisabeth Kjeldgaard Kristiansen** blev født den **10. januar 1915** i Lødderup sogn. Den **30. juni 1935** blev hun gift med **Andreas Skadborg Christensen** (født den 29. maj 1913 i Ljørslev sogn som søn af Chresten Christensen og Mariane Andersdatter) i Lødderup Kirke. Ved giftermålet købte parret ejendommen **Hejlskovsving 17 i Fredsø**. Det er muligt, at de har haft ejendommen frem til Andreas' død i **1983**, hvor han dør den **24. maj** 5 dage før 70-års-dagen. Elisabeth døde den **29. januar 2004** 89 år gammel. Der blev begge begravet på Lødderup Kirkegård.

16 Michel Ibsen

Michel Ibsen blev født omkring 1737 i Vejerslev sogn som den ældste af en børneflokk på 3. Han var søn af **Ib Michelsen** (ane nr. 32 - side 100) og **Karen Michelsdatter** (ane nr. 33 - side 100).

Det er ikke lige til at finde ud af, hvor forældrene boede, men Michel kom til have matrikel 6 i fæste under Blidstrup Gods, og ind til videre må et godt gæt være, at fæstet er overtaget efter faderen. Det vil sige, at han kunne være født mellem gårdene "Ny Bjerregaard" og "Ringsborg".

I 1786 er der en opgørelse i skifteprotokollen omkring Blidstrup Gods, og det fremgår her, at Michel Ibsen har en gård i fæste. Michel var gift 3 gange, og han fik i alt 9 børn, hvoraf de 5 døde i en tidlig alder, således at kun 4 børn blev voksne og førte slægten videre. Michel døde i december 1812 76 år gammel, og han blev begravet den 20. december på Vejerslev Kirkegård. Der var et skifte i forbindelse med dødsboet, men indtil videre rækker forfatterens evner ikke til at lave en ordentlig transskription. Det kommer forhåbentlig senere.



Figur 71 Michel Ibsens formodede fødested

Maren Nielsdatter og Michel Ibsen

Michels første hustru var **Maren Nielsdatter**, som blev født omkring 1726 i Outrup sogn som datter af Niels Jespersen (født omkring 1690 og død i 1783) og Margrethe Hansdatter (født omkring 1690 og død i 1779).

Kirkebogen for Outrup er i meget dårlig stand, så det er ikke muligt at se, hvornår parret blev gift. Det formodes, at Maren døde i 1771 45 år gammel, og hun kan muligvis være død i forbindelse med sønnens fødsel.

Parret fik én søn:

1. **Christen Michelsen** blev født i 1771 i Outrup sogn, og han døde ret tidlig, da der var en bror, der fik samme navn i 1773.

Else Nielsdatter og Michel Ibsen

Else Nielsdatter var Michels 2. hustru. Hun blev født i juli 1743 i Karby sogn og døbt den 28. juli i Karby Kirke. Hun var datter af Niels Christensen, som levede fra 1707 til 1793, og Margrethe Cathrine Skytte, som levede fra 1715 til 1744. Hun var ikke i familie med Michel, men der bliver dog en forbindelse i denne beretning, idet hun var barnebarn af vores hovedperson **Kristines 4xtipoldeforældre Christen Nielsen** (ane nr. 392) og **Maren Jensdatter** (ane nr. 393).

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

Else blev gift med Michel den **12. februar 1773** i Karby Kirke, og hun døde i **oktober 1788** 45 år gammel. Hun blev begravet den 22 oktober på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 4 børn:

2. **Christen Michelsen** blev født omkring **1773**, og han **døde omkring 1788** cirka 15 år gammel.
3. **Niels Michelsen** blev født i **marts 1774** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 29. marts. Han levede dog kun kort tid, idet han **døde i april måned** 2 uger gammel. Han blev begravet den 17. april på Vejerslev Kirkegård.
4. En ny **Niels Michelsen** så dagens lys i starten af **maj 1775** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 5 maj. Den **4. februar 1803** blev han gift med **Helvig Nielsdatter** (født i 1775 i Hvidbjerg sogn som datter af Niels Jeppesen og Else Jensdatter) i Blidstrup Kirke. Helvig døde den **3. august 1828** 53 år gammel, og hun blev begravet på Redsted Kirkegård. Efter 10 år som enkemand blev Niels gift med **Anne Laursdatter** (født den 23. maj 1799 i Hvidbjerg sogn som datter af Laurits Christensen og Sidsel Olufsdatter) den **10. april 1838** i Hvidbjerg Kirke. De fik ingen børn sammen. Niels døde **30. maj 1856** knap 72 år gammel, og han blev begravet den 7. april på Redsted Kirkegård. Anne levede som **fattiglem** i Redsted og Hvidbjerg sogne, og hun døde den **29. juli 1877** 78 år gammel. Hun blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård. Niels og Helvig fik 9 børn (**heraf 2 hold tvillinger**), og af dem var der kun 4, der nåede voksenalderen.
 - 4.1. **Else Nielsdatter** blev født i **april 1803** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 15. april. Hun **døde allerede i juni måned** kun 2 måneder gammel, og hun blev begravet den 15. juni på Vejerslev Kirkegård.
 - 4.2. **Else Nielsdatter** blev født i **februar 1805** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 4. februar. Hun er med i folketællingen i 1845 i Vejerslev sogn, men så mistes sporet.
 - 4.3. **Niels Nielsen** blev født i **oktober 1808** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 12. oktober. Han døde i **februar 1809** 5 måneder gammel og blev begravet på Vejerslev Kirkegård.
 - 4.4. **Niels Nielsen** blev født i **januar 1810** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 25. januar. Ved folketællingen i **1850** i Hvidbjerg sogn er han tituleret **gårdmand**. Han døde den **20. maj 1861** 51 år gammel, og han blev begravet den 25. maj på Hvidbjerg Kirkegård. Han kendtes også som **Niels Nielsen Moesborg**.
 - 4.5. **Else Nielsdatter** blev født i **juni 1812** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 7. juni. Hun levede dog kun kort tid, idet hun **døde omkring den 20. juni** cirka 2 uger gammel og blev begravet den 28. juni på Vejerslev Kirkegård. Hun var tvillingesøster til Jens.
 - 4.6. **Jens Nielsen** blev født i **juni 1812** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 7. juni. Også han levede kun kort tid, idet han **døde omkring den 20. juni** cirka 2 uger gammel og blev begravet den 28. juni på Vejerslev Kirkegård. Han var tvillingebror til Else.

- 4.7. **Michel Nielsen** blev født den **13. januar 1814** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han døde allerede den **23. januar** 10 dage gammel, og han blev begravet den 30. januar på Vejerslev Kirkegård. Han var tvillingebror til Else Marie.
- 4.8. **Else Marie Nielsdatter** blev født den **13. januar 1814** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun er med i folketællingen i 1845 som tjenestepige hos Joseph Jensen Glintborg i Vejerslev sogn. Der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger. Hun var tvillingesøster til Michel.
- 4.9. **Michel Nielsen** blev født den **21. januar 1818** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han kom ud at tjene ret ung, da hans konfirmation skete i Øster Assels Kirke i 1833. Den 23. december 1833 flytter han fra Øster Assels til Frøslev, hvor han tjener hos Jens Dissing i næsten 4 år til november 1837. Han havde nu ét år i Vejerslev sogn, inden han igen flytter til Frøslev sogn. Det ser ud til at blive et langvarigt ophold, hvor han dels tjente på et par gårde og dels havde en mangeårig tjeneste i præstegården. Den **5. juni 1859** blev han gift med **Ane Marie Pedersdatter** (født den 3. april 1822 i Lødderup sogn) i Frøslev kirke. Han var da karl i præstegården i Frøslev, og hun tjente et andet sted i samme sogn. **De var begge i en moden alder ved brylluppet, nemlig henholdsvis 41 og 37 år.** Ved folketællingerne i 1870 og 1880 i Outrup sogn er Michel tituleret som **gårdejer**. De fik 2 børn, nemlig Niels Peter i 1859 og Hedevig i 1864.
5. **Maren Michelsdatter** blev født i **januar måned 1777** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 11. januar. I **september 1779** døde hun 2 år og 8 måneder gammel, og hun blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

17 Malene Christensdatter

Malene Christensdatter blev født omkring **september 1762** i Mollerup sogn og blev døbt i samme måned. Kirkebogen har formentlig været udsat for en brand eller er blevet medtaget på anden måde. Hun kendes også som **Magdalene Christensdatter**.

Hun var datter af **Christian Andersen Bach** (**ane nr. 34** - side 102), der levede fra 1707 til 1770, og **Else Pedersdatter** (**ane nr. 35** - side 102), der levede fra omkring 1725 til 1812. Hun var det sjette barn i en helsøskendeflok på 8 børn og nummer 8 i en halvsøskendeflok på 10 børn.

Ved folketællingen i 1787 er hun "indendørs tjenestepige" i præstegården i Tæbring hos Elisabeth Cathrine Oltenhoff. Præsten hed Christian Frederik Schnell Bjørn, og præstefamilien flyttede i dét år til Tversted i Vendsyssel.

Ved skiftet efter Michel Ibsen i januar 1813 er Malenes bror Jens Christensen værge for 3 umyndige børn, og broderen Søren Christensen er lavværge¹⁸ for Malene.

¹⁸ Alle enker skulle have en **lavværge**, og Danske Lov fastslog, at enken selv måtte bestemme, hvem hun ville antage som lavværge. Som regel valgte hun en af sine brødre.

Efter Michels død i 1812 drev hun gården videre indtil 1825, hvor der skete overdragelse til sønnen Christen. At dømme ud fra de efterfølgende folketællinger har hun formentlig boet i et hus tilhørende Christen, og i de allerseneste år boede hun hos ham. Ved folketællingen i 1850 havde hun en tjenestepige, som hed Maren Nielsdatter. Hun var søster til svigerdatteren Christiane, og forældrene var Niels Christensen (ane nr. 18 - side 60) og Sidsel Nielsdatter (ane nr. 19 - side 60).

Malene døde den 30. april 1858 95 år gammel i Vejerslev sogn, og hun blev begravet den 9. maj på Vejerslev Kirkegård.

Malene Christensdatter og Michel Ibsen

Michels tredje ægteskab var med Malene Christensdatter, som han blev gift med den 27. marts 1789 i Tæbring Kirke efter trolovelse¹⁹ den 13. februar. Parret fik 4 børn sammen:

6. Christen Michelsen blev født i november 1791 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 25. november. Det har ikke været muligt at finde hans dødsdag, men det må have været inden 1795, hvor der igen døbes en søn med navnet Christen - den gamle skik med at navngive et barn med et afdødt barns navn.
7. Christen Michelsen blev født den 9. april 1795 i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Hans liv og levned er beskrevet under ane nr. 8 - side 34.
8. Else Marie Michelsdatter blev født den 19. marts 1798 i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 29. april i Vejerslev Kirke. Den 11. maj 1823 blev hun gift med Christen Larsen (født omkring 1794 i Vejerslev sogn) i Vejerslev Kirke. De bosatte sig på gårde i Mollerup, og den sidste gård blev solgt i 1868. Parret fik ingen børn. Christen døde den 23. juni 1870 76 år gammel og blev begravet den 30. juni. Else Marie døde den 7. februar 1871 knap 73 år gammel. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård.
9. Anne Catarina Michelsen blev født omkring april 1807 i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den 27. april i Vejerslev Kirke. Hun døde som 6-årig den 16. januar 1814 og blev begravet den 23. januar på Vejerslev Kirkegård.

¹⁹ På landet var det meget almindeligt, at trolovede flyttede sammen, og i øvrigt opførte sig som mand og kone - dvs. at man begyndte at have sex med den kommende ægtefælle. I 1783 blev trolovelsesgilder forbudt, og folk, der flyttede sammen, skulle straffes som ved "fortidlig Sammenleje". Allerede 8 år efter måtte der blødes op; parret slap for bøden, hvis de nåede at gifte sig før deres barn blev født. I 1799 blev trolovelsen afskaffet, vielsen blev den eneste ceremoni i forbindelse med ægteskab. Men folk holdt fast ved den gamle tradition, og trolovelsen gav de samme rettigheder som tidligere. Ca. halvdelen af bondesamfundets brude var gravide.

18 Niels Christensen

Niels Christensen blev født den 26. juni 1778 i Sundby sogn som den næsttyngste i en søskendeflok på 7 børn. Han blev døbt den 30. august i Sundby Kirke. Han var søn af Christian Andersen Tögstrup (ane nr. 36 - side 108) og Anna Christensdatter (ane nr. 37 - side 108). I skrivende stund (2020) er fødselsstedet endnu ikke fundet.

Den 30. juni 1816 købte Niels én matrikel i Sundby, og den 18. juni 1819 køber han endnu en matrikel i byen. Det er dels matrikel 44, som nu (2020) har adressen Sundbyvej 85 m.fl., og matrikel 9^e, som ligger sydvest for den førstnævnte matrikel, og den er nu en del af gården Hansminde på Brungårdsvej 3. Den tidsmæssige rækkefølge er ikke fundet endnu.

Denne ejendom blev solgt den 21. februar 1852 til svigersønnen Jens Andersen, som var gift med datteren Ane Elisabeth. I forbindelse med salget skulle køber og fremtidige ejere yde aftægt til Niels og Sidsel med de sædvanlige ydelser for livstid, og som en speciel ting fremgår det af skødet, at der også skal ydes bopælsret til datteren Maren, så længe hun lever.

Niels døde den 2. november 1860 82 år gammel, og han blev begravet den 11. november på Sundby Kirkegård.



Figur 72 Matrikel 9e og 44 i Sundby

19 Sidsel Nielsdatter

Sidsel Nielsdatter blev født omkring marts 1787 i Silerslev by (Møllersmindevej 24) i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 9. april 1787 i Øster Assels Kirke. Hun var datter af Niels Pedersen Lindberg (ane nr. 38 - side 118), som levede fra 1756 til 1828, og Maren Madsdatter (ane nr. 39 - side 118), som levede fra 1758 til 1830. Hun var tredje barn i søskendeflok på 6 børn.

Ved folketællingen i 1801 kan det ses, at hun som 14-årig var tjenestepige hos Mads Jensen og Kirsten Madsdatter, som boede på Rolighedsvej 18 i Øster Assels by og sogn. Da næste folketælling først finder sted i 1834, har det ikke været muligt at følge hendes færden inden giftermålet omkring 1815.

Efter Niels' død i 1860 fortsatte hun med at bo i aftægt hos svigersønnen Jens Andersen, der var gift med datteren Ane Elisabeth, som dog var død i 1855.

Sidsel døde den 27. april 1871 84 år gammel, og hun blev begravet den 7. maj på Sundby Kirkegård.



Figur 73 Møllersmindevej 24

Det fremgår af skiftesagslisten, at myndige arvinger har betalt arveafgift den 21. juni 1871, hvilket formentlig betyder, at boet er udleveret til arvingerne mod betaling af arveafgift efter en udarbejdet liste over arvens størrelse. Indtil videre er der ikke fundet yderligere dokumentation, og der har sikkert heller ikke været noget væsentligt at arve, for det fremgår af aftægtskontrakten, at det bohave, som måtte være efter længstlevendes død, skulle tilfalde ejeren af ejendommen.

Sidsel Nielsdatter og Niels Christensen

Trods ihærdig søgning har det ikke været muligt at finde vielsen. Den er ikke noteret i hverken Øster Assels eller Sundby kirkebøger, og den er heller ikke noteret i øvrige kirkebøger på Mors 1814-1816.

Parret fik i alt 5 børn - alle piger:

1. **Christiane Nielsdatter** blev født den **15. juni 1816** i Sundby sogn, og hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 9** - side 23.
2. **Maren Nielsdatter** blev født den **14. maj 1818** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt den 15. maj. Dåben blev publiceret den 4. oktober i Sundby Kirke, hvor hun også blev konfirmeret i april 1833. Ved folketællingen i 1834 opholdt hun sig ikke hos forældrene, så hun var kommet ud at tjene umiddelbart efter konfirmationen. Ved folketællingen i 1850 tjente hun hos Malene Christensdatter (**ane nr. 17** - side 58) (søsteren Christiane var gift med Malenes søn Christen) i Vejerslev sogn, og ved folketællingerne i 1855 og 1860 er hun tjenestepige i præstegården i Solbjerg sogn hos Hans Peter Møller. I 1870 opholdt hun sig hos svogeren Jens Andersen og passede moderen, der døde i 1871. Maren døde den **3. marts 1885** 66 år gammel og blev begravet den 10. marts på Vejerslev Kirkegård. I kirkebogen er hun noteret som **barnepike**.
3. **Ane Elisabeth Nielsdatter** blev født den **11. januar 1821** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 23. april i Sundby Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 26. april 1835. Hun har formentlig været i hjemmet i alle årene frem til giftermålet med **Jens Andersen** (født den 20. september 1821 i Sundby sogn som søn af Anders Jensen og Maren Jensen) den **31. august 1851** i Sundby Kirke. Hun blev ikke ret gammel, idet hun døde den **1. juli 1855** 34 år gammel, og hun blev begravet den 6. juli på Sundby Kirkegård. Jens Andersen giftede sig derefter med **Maren Sørensdatter** (født 24. december 1816 i Sundby sogn som datter af Søren Mortensen og Karen Christensdatter) den **31. oktober 1856** i Sundby Kirke. Jens og Maren fik ingen børn. Ejendommen blev solgt ved købekontrakt udstedt den **1. marts 1894** til overtagelse pr. 1. april samme år. De var sikkert flyttet til Erslev i forbindelse med købekontraktens underskrivelse til Jens' søn Anders, som på sin gård havde en aftægtsbolig stående, og det må være forklaringen på, at de blev begravet på Erslev

† † †
 Min kjære Mand, **Jens Andersen**, 72 Aar gl., er i Tirsdags afgaaet ved Døden.
 Erslev, den 12. April 1894.
Maren Sørensdatter.
 Begravelsen foregaaer Tirsdag den 17. April Kl. 12 fra min Bolig.
 Anders Jensen, Erslev.

Figur 74 Morsø Folkeblad den 12. april 1894

Kirkegård, selv om de havde boet næsten hele livet i Sundby sogn. Jens døde den **10. april 1894** 72 år gammel og blev begravet den 17. april. Maren døde den **20. januar 1897** 80 år gammel og blev begravet den 29. januar. Begge blev begravet på Erslev Kirkegård. Jens og Ane fik ét barn:

3.1. **Anders Jensen** blev født den **22. november 1852** i Sundby sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 16. januar 1853 i Sundby Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 30. september 1866. Ved folketællingen i 1870 tjente han hos Jens Tøfting i Sundby, og 10 år senere arbejdede han hos Morten Poulsen i Skallerup. Den **14. oktober 1886** overtog han ejendommen **Præstbrovej 188** i Erslev, som var på knap 8 hektar eller godt og vel 14



Figur 75 Morsø Folkeblad 15. januar 1884



Figur 76 Morsø Folkeblad den 17. januar 1935

tdr. land. I forbindelse med overtagelsen påtog han sig en aftægtsforpligtelse overfor Peter Sørensen, men forpligtelsen blev ikke særlig langvarig, for Peter Sørensen døde den 18. december samme år. Ved folketællingen i 1901 havde han en **husbestyrerinde**, som også var **syerske**, nemlig **Oline Poulsen** - født den 20. maj 1876 i Erslev sogn, og hun bestyrede huset for ham til hans død. Ved folketællingen i 1916 var Anine Marie Olesen (født 18. januar 1886 i Erslev sogn - ingen far nævnt i kirkebogen) flyttet ind på ejendommen, og det kan meget vel være i den tidligere aftægtsbolig. Hun var fortsat på ejendommen ved folketællingen i 1930, hvor det er nævnt, at hun modtog invaliderente. I 1930 var der også en karl på ejendommen, nemlig Kaj Poulsen (født den 10. maj 1913 i Erslev sogn). I april 1933 blev ejendommen solgt til malermester J. P. Hyldahl. Anders døde den **15. januar 1935** 82 år gammel, og han blev begravet den 22. januar på Erslev Kirkegård.

4. **Johanne Nielsdatter** blev født den **29. juli 1824** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 1. januar 1825 i Sundby Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 7. april 1839. Frem til 1850 opholdt hun sig hos forældrene, men kom til at tjene hos pastor Cramer i Solbjerg sogn. Til november 1852 flyttede hun til Karby, hvor hun tjente hos Jens Sørensen i Karby Mølle i et år, indtil hun den 1. november flyttede til Anders Christian Maigaard i Mellem Jølby i Skallerup sogn. Hun fik senere plads hos Morten Poulsen i Skallerup sogn, indtil hun den 1. november 1858 flyttede til Nykøbing. Det blev dog kun til et kortere ophold i "storbyen", idet hun den 1. maj 1859 flyttede tilbage til Mellem Jølby for at tjene hos Baginus Andreas Friis, som var en halvstuderet "røver", idet han var droppet ud af teologistudiet og nedsat sig som møller i Mellem Jølby, hvor han også var omtalt som missionær. Ved folketællingen i 1870 boede hun sammen med Ane Pedersdatter, der var noteret som fattiglem. Hun døde den **14. februar 1879** 54 år gammel, og

hun blev begravet den 21. februar på Solbjerg Kirkegård. Her var anført som **ugift husholderske** i Mellem Jølby. At dømme efter folketællingerne har hun ernæret sig som **skrædderske** ligesom søsteren Anne.

5. **Anne Nielsdatter** blev født den **22. august 1827** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 30. december i Sundby Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 3. april 1842. Ved de næste folketællinger opholder hun sig hos forældrene, og ved folketællingen i 1860 var hun flyttet til Vejerslev sogn, hvor hun boede hos søsteren Christiane og dennes mand Jens Christensen. Derefter har det indtil videre ikke været muligt at følge hende. Hun har ernæret sig som **skrædderske**.

20 Niels Madsen

Niels Madsen blev født den **30. januar 1795** på gården "Bjerregaard" (**Ringsborgvej 14**) i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 22. februar i Vejerslev Kirke. Han var søn af **Mads Nielsen Kjærgaard (ane nr. 40 - side 127)** og **Anne Pedersdatter (ane nr. 41 - side 128)** som den ældste i en søskendeflok på 4 børn. Han var også kendt som **Niels Madsen Kjærgaard**.

Mads blev optaget i lægdsrullen fra 0 år. Som voksen var han noteret til en **højde på 63 tommer** svarende til 165 centimeter. Han blev soldat i 1818 som 23-årig med tjeneste i Randers. I 1826 overgik han til reserven, og han blev slettet i lægdsrullen i 1841 som 46-årig. Han havde dog været benævnt som gårdmand i de seneste hovedruller, så det var nok ret usandsynligt, at han ville blive indkaldt til tjeneste. Der skulle jo også være nogle tilbage i samfundet, for at det kunne fungere.

I **1833** overtog han **barndomshjemmet "Bjerregaard"** efter faderen for 800 Rigsdaler plus aftægtsforpligtelse overfor forældrene. Gårdens areal var på 1.299.550 kvadratalen svarende til omkring 51 hektar eller 93 tønder land. Ringsborgvej krydsede ejendommens areal i nederste halvdel af den højtstående oval, og bygningerne lå dengang i den østre side af matriklen ved Ringsborgvej. **Ejendommen udstykkedes i 2 dele og solgtes som sådan i 1858**, og Niels nyder aftægt på matrikel 12^b, som er den højtstående oval på kortet.

Bortset fra soldatertiden levede Niels hele sit liv i Vejerslev sogn, hvor han døde den **21. februar 1876** 81 år gammel, og han blev begravet den 1. marts på Vejerslev Kirkegård.



Figur 77 Gården "Bjerregaard" - matr. 12 og 33

21 Mariane Hansdatter

Mariane Hansdatter blev født omkring **1798**. Det har ikke været muligt af finde hendes dåb, men ved konfirmationen den 16. april 1813 i Øster Assels Kirke var det noteret, at fødestedet var Rakkeby sogn.

Hun var datter af **Hans Jensen Søndergaard** (ane nr. 42 - side 134) og **Karen Christensdatter** (ane nr. 43 - side 135) som barn nummer 6 i en helsøskendeflok på 8 børn og som nummer 7 i en halvsøskendeflok på 9 børn.

Mariane døde den **26. april 1855** i Vejerslev sogn, og hun blev begravet den 4. maj på Vejerslev Kirkegård. Af skifteprotokollen fremgår det, at enkemanden sad i uskiftet bo, og at der blev svaret arveafgift ved hans død i 1876.

Mariane Hansdatter og Niels Madsen

Niels og Mariane blev gift den **14. juni 1822** i Øster Assels Kirke. Forloverne var parrets fædre Mads Nielsen og Hans Jensen Søndergaard. I forbindelse med vielsen er der gjort anmærkning i kirkebogen om, at "Begge have havt de naturlige Kopper og senere Xxxxx. Forlangt Tillysning den 18. Maj".

Parret fik 4 børn:

1. **Mads Nielsen** blev født den **25. juli 1822** i Sillerslev by i Øster Assels sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 10** - side 43.
2. **Hans Peter Nielsen** blev født den **13. marts 1825** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publice-ret den 17. juli 1825 i Vejerslev Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 7. april 1839 med karakteren "meget god" i såvel kundskab som opførsel. At dømme efter folketællingerne var han hjemme hos forældrene i alle årene frem til giftermålet. **I 1858 købte han 2 parceller** af faderens ejendom med en forpligtelse om at opføre bygninger på ejendommen, og det blev så til "**Ny Bjerregaard**", der nu (2022) har adressen **Smedebjergevej 75**. Det fremgår af Morsø Folkeblad, at han var taksationsmand²⁰ ved jordboniteringer i årene 1884-1886. Den **29. oktober 1858** blev han gift med **Ane Marie Christensdatter** (født den 11. marts 1830 på Vejerslevgård som datter af Christen Christensen Nyegaard Riis, der levede fra 1796-1868, og Johanne Lauritsdatter/Larsdatter, der levede fra 1807 til 1899) i Vejerslev Kirke. Hans Peter døde den **16. maj 1909** 84 år gammel og blev begravet den



Figur 78 Udskrift fra kirkebogen



Figur 79 Hans Peter Nielsen

²⁰ Taksationsmændenes opgave bestod i at vurdere de enkelte jordstykker som dyrkningsjord for at fastslå det indbyrdes værdiforhold mellem jordstykkerne.

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

23. maj. Ane Marie døde den **27. december 1921** 91 år gammel og blev begravet den 1. januar 1922. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 6 børn:

2.1. **Niels Madsen Nielsen** blev født den **9. februar 1859**, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Han døde den **10. maj 1869** 10 år gammel og blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

2.2. **Mariane Nielsen** blev født den **6. juli 1861** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 8. juli. Dåben blev publiceret den 20. oktober i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 10. oktober 1875 med karakteren "meget god" i såvel kundskaber som opførsel. Hun blev gift med **Peder Christian Jørgensen Søndergaard** (født den 6. august 1860 i Frøslev sogn som søn af Jørgen Jensen Søndergaard, der levede fra 1825 til 1909, og Ane Marie Christensdatter, der levede fra 1830 til 1921). Parret fik 3 børn. Mariane døde den **26. november 1945** 84 år gammel og blev begravet den 1. december. Peder Christian døde den **12. november 1950** 90 år gammel og blev begravet den 17. december. Begge blev begravet på Nykøbing Kirkegård. Bopælen var **Jernbanegade 4 i Nykøbing**.

2.3. **Christen Riis Nielsen** blev født den **13. april 1864** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 2. oktober i Vejerslev kirke. I 1896 tog han navneforandring til **Kristen Nielsen-Riis**, men i daglig tale var han mest kendt som **Chr. Riis**. Han blev uddannet **maltgjører**²¹ hos morbroderen P. Chr. Bjerregaard i Erslev, og det var baggrunden for, at han opbyggede **maltgørereri og bryggeri** helt fra grunden i den østlige del af **Vils**. Bryggeriet blev videreført af sønnen Adolf, og sønnen Hans overtog gården "Ny Bjerregård", som bedstefaderen Hans Peter Nielsen havde bygget, og som han købte af vores hovedperson Kristen (køber og sælger havde fælles oldeforældre: **Niels Madsen (ane nr. 20** - side 63) og **Mariane Hansdatter (ane nr. 21** - side 64)). **Sognefogedembedet lå til familien**, idet Christen havde fulgt faderen på posten, som senere gik videre til sønnen Adolf. Christen blev gift den **14. oktober 1892** med **Andrea Frederikke Kjær** (født den 4. maj 1872 i Solbjerg sogn som datter af Johan Adolf Kjær og Ane Johanne Kjær) i Vejerslev Kirke. Parret fik 5 børn. Christen døde den **12. februar 1951** 86 år gammel og blev begravet den 17. februar. Andrea døde den **6. marts 1959** 86 år gammel og blev begravet den 11. marts. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

²¹ Malt, spiret og tørret korn, som anvendes i fremstillingen af brød, øl og spiritus, især i form af byg-malt. Under spiringen, der sættes i gang ved, at kornet opfugtes med vand, dannes enzymer, som under en efterfølgende brygning bl.a. medvirker til at omdanne kernens indhold af uopløselig stivelse til opløseligt sukker, maltose, der er basis for dannelsen af alkohol og kuldioxid under gæringen.

2.4. **Johan Christian Nielsen Riis** blev født **29. marts 1868** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 2. august i Vejerslev Kirke. I 1896 tog han navneforandring til **Johan Kristian Nielsen-Riis**, men blev i daglig tale kendt som **Johan Riis**. Han startede en **planteskole i Vejerslev**, men købte senere **sammen med broderen Niels** noget jord på Dueholm Mark, hvor de i fællesskab skabte en **meget anerkendt planteskole**, som blev solgt til **Oscar Bang** i 1918. Derefter købte han **Marielyst og Refshammer Plantage**, og han var i en årrække **formand for landets Planteskoleforening**. Han var også i **bestyrelsen for Legind Bjerge**. Han forblev ungkarl hele livet og havde derfor ingen livsarvinger. I et testamente ville han lade kommunen overtage området, han dyrkede, men det var på visse økonomiske betingelser, som der ikke umiddelbart var stemning for i byrådet. Det fremgår dog af Morsø Folkeblad, at kommunen overtog området. **I Morsø Folkeblad den 1. september 2000 er der en stor artikel om Johan Riis**. Han døde den **12. marts 1945** 76 år gammel og blev begravet den 19. marts på Nykøbing Kirkegård.



Figur 80 Johan Riis i parken - Morsø Lokalarkiv

2.5. **Niels Nielsen** blev født den **4. juni 1870** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 25. september i Vejerslev Kirke. I 1896 fik han navneændring til **Niels Nielsen-Riis**, men i daglig tale var han kendt som **Niels Riis**. Han interesserede sig også for planteavl og etablerede sig først i Vils og senere på Dueholm Mark sammen med broderen Johan med planteskole. **Da broderen etablerede sig i Marielyst, fortsatte han på Dueholm Mark med frøavl, hvor han opnåede fine resultater på Statens forsøgsmarker.** Offentlige hverv interesserede ham ikke synderligt, men han var dog medlem af ligningskommissionen i en årrække. Han giftede sig med **Augusta Pouline Martine Poulsen** (født den 22. august 1865 i Nyborg, men opvokset i Jebjerg - datter af Poul Poulsen og Caroline Kirstine Hansen). Efter hendes død den **5. september 1932** (67 år gammel) giftede Niels sig med **Kirsten Møller** (født 20. november 1888 i Galtrup sogn som datter af Jens Møller Kristensen og Marie Therese Heide) den **11. april 1936** i Lødderup Kirke. **Niels omkom ved en færdselsuheld i Nykøbing den 14. juni 1955** og blev begravet den 18. juni på Nykøbing Kirkegård. Som cyklist ville han køre udenom en lastbil, men blev åbenbart nervøs og væltede ind under lastbilen og blev hårdt kvæstet. For en god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke er undersøgt noget om børn.

2.6. **Johannes Nielsen** blev født den **24. juni 1873** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 19. oktober i Vejerslev Kirke. Han var i hjemmet i mange år og var i 1901 **gårdbestyrer på faderens gård "Ny Bjerregaard"** (Smedebjergevej 75). I 1906 havde han overtaget gården, og forældrene var nu aftægtsfolk. I 1917 overtog han gården "**Damgaard**" (Østermøllevej 8) i Lødderup, og i 1918 solgte han "**Ny Bjerregaard**" til vores hovedperson **Kristen**. Den 26. maj 1908 blev han gift med **Maren Søndergaard Pedersdatter Bækhøj** (født den 26. maj 1877 i Lødderup sogn), som var datter af Peder Andersen Bækhøj, der levede fra 1844 til 1903, og Mette Marie Larsen, der levede fra 1845 til 1918. De fik i alt 8 børn. Maren døde den **13. februar 1928** 50 år gammel og blev begravet den 18. februar. Johannes døde den **17. juli 1958** 85 år gammel og blev begravet den 21. juli. Begge blev begravet på Lødderup Kirkegård. Johannes fik i 1896 navneforandring til **Johannes Nielsen-Riis**, og han kendes også som **Johannes Riis**.



Figur 81 "Ny Bjerregaard" i 1917 - Morsø Lokalarkiv

3. **Karen Maria Nielsdatter** blev født den **22. december 1826** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 19. marts 1827 i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 18. april 1841. Hun var på den fæderne gård, indtil **broderen Mads Nielsen (ane nr. 10 - side 43)** mistede sin første hustru i 1847, hvor hun så blev **husbestyrerinde** for ham, indtil hun blev gift den **18. oktober 1853** med **Jens Madsen** i Vejerslev Kirke. Jens var født den 19. oktober 1827 som **slegfredbarn**²² i Frøslev sogn som søn af Niels Jensen og Marthe Jensdatter. Jens købte en gård i **Fredsø** på den nuværende (2020) adresse **Kridtvej 8A og 9** samt en jordlod på **Nissedalsvej**. Jens døde den **2. maj 1887** 59 år gammel og blev begravet den 8. maj på Lødderup Kirkegård. I den forbindelse er det nævnt, at han var **almisselem (fhv. Gmd)**²³, og boede på **Fredsø Fattiggård**. Umiddelbart vil man tro, at så var gården solgt uden at have givet en formue at leve af, men Karen Maria solgte først gården i 1897 efter at have siddet i uskiftet bo. Hun **boede efterfølgende hos datteren Cecilie** - først i **Holstebro** og senere i **Kolding**, hvor hun døde den **9. december 1909** 83 år gammel. Hun blev begravet på Nykøbing

²² Slegfred: I ældre retssprog en kvinde, der levede sammen med en mand i et fast forhold uden at være gift med ham, forudsat at de kunne ægte hinanden.

²³ Et almisselem var en person, som modtog almisser i form af naturalier (mad og tøj) - eller et pengebeløb fra sognets fattigkasse. Det var ikke velset at ligge sognet til last.

Kirkegård, og det peger i retning af, at der var sket et brud i parforholdet før Jens' død, da hun ikke blev begravet på Lødderup Kirkegård. Parret fik 6 børn:

3.1. **Mariane Jensen** blev født den **1. juni 1855** i Lødderup sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 12. august i Lødderup Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 10. oktober 1869. Hun er i folketællingerne frem til og med 1880 hos forældrene, men herefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende. **Hun kan muligvis være fulgt med søsteren Martha til USA.**

3.2. **Mads Jensen** blev født den **4. september 1857** i Lødderup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 25. oktober i Lødderup Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 8. oktober 1871 med karakteren "g" i kundskab og "mg" i opførsel. At dømme efter folketællingerne har han været hjemme på gården indtil faderens død i 1884, hvorefter **han flyttede til Nykøbing som vognmand**. Forretningen blev **afhændet i 1911**.



Figur 82 Notits i Morsø Folkeblad i maj 1911 om salg af forretning

Han døde den **1. august 1927** næsten 70 år gammel. Han forblev ugift hele livet. Morsø Folkeblad skrev følgende nekrolog den 2. august: *Forhenv. Vognmand Mads Jensen er i Aftes død paa De gamles Hjem i Nykøbing, 69 Aar gammel. For en snes Aar siden var Mads Jensen en kendt Skikkelse i Byen, idet han da drev Vognmandsforretning og særlig lagde an paa den finere Kørsel. Med sine flotte Køretøjer besørgede han i mange Aar saa godt som al Kørsel ved festlige Lejligheder, og naar han rank og statelig sad paa Landauerens høje sæde og lod Hestene trave, var han i sit rette element. Men da Bilerne kom, gik Forretningen tilbage til stor sorg for Mads Jensen, der ikke kunde forstaa, at Folk foretrak Biler for Hestekøretøjer.*

3.3. **Martha Jensen** blev født den **31. maj 1859** i Lødderup sogn, og hun blev hjemmedøbt den 2. juni. Dåben blev publiceret den 18. september i Lødderup Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 5. oktober 1873. **Hun udvandrede til USA, hvor hun boede i 1909 ifølge dødsannoncen for hendes mor.** Der er ikke forsket nærmere i udvandringen.

3.4. **Niels Jensen** blev født den **24. april 1860** i Lødderup sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 28. maj i Lødderup Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 12. april 1874 med karakteren "g" i kundskab og "mg" i opførsel. Han var **kusk og vognmand sammen med storebror Mads**, indtil han døde den **12. april 1908** næsten 48 år gammel i Nykøbing sogn, og han blev begravet den 17. april på Nykøbing Kirkegård.

3.5. **Cecilie Cathrine Jensen** blev født den **8. maj 1862** i Lødderup sogn, og hun blev døbt den 11. maj i Lødderup Kirke. Den **6. december 1891** blev hun gift med **Frederik Carl Christian Lumbye** (født den 23. november 1863 i Nykøbing sogn som søn af Simon Simonsen Lumbye og Larsine Benedikte Iversen) i Lødderup Kirke. Parret bosatte sig i **Holstebro**, men flyttede i **1900 til Kolding**, hvor Frederik havde **bogtrykkeri**. Cicilies mor boede hos dem i mange år indtil sin død i

1908. Cecilie døde den **3. juni 1932** 70 år gammel, og Frederik døde den **23. marts 1936** 72 år gammel. Begge blev begravet på Kolding Kirkegård.

3.6. **Maren Jensdatter** blev født den **27. maj 1864** i Lødderup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. juni i Lødderup Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 7 april 1878. Hun kan følges i folketællingen frem til faderens død i 1887, men derefter er der endnu ikke fundet oplysninger.

4. **Ane Johanne Nielsdatter** blev født den **25. september 1830** i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den 3. oktober i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 30. marts 1845. Den **7. december 1855** blev hun gift med **Søren Christian Nyby**, der var fra Lødderup sogn, i Vejerslev Kirke. Han var søn af Morten Michelsen Nyby, der levede fra 1775 til 1862, og Sidsel Marie Michelsdatter Hunnerup, der levede fra 1789 til 1873. Den **17. juni 1858** overtog parret ejendommen **Ringsborgvej 14** fra Ane Johannes far, og den **15. december 1884** købte Søren Christian en ejendom syd for Ringsborgvej, nemlig **matrikel 9^a**, der nu (2020) er en del af ejendommen **Kalundborgvej 22**, og **matrikel 9^b**, der nu (2020) er ejendommen **Kalundborgvej 19**. **Ejendommene blev overdraget til sønnerne Niels og Mogens** efter Ane Johannes død i 1897. Søren Christian er ved sin død noteret som **"gårdejer og sognefoged"**. Han var også fast **vurderingsmand "efter Lov om udlaan i faste Ejendomme af umyndiges og andre under offentlig Tilsyn stående Midler m.v. af 19. Marts 1863"**. Søren Christian døde den **2. december 1890** og blev begravet den 10. (ifølge avisen) eller 11. (ifølge kirkebogen) december. Ane Johanne døde den **27. juli 1897** og blev begravet den 1. august. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 10 børn:

4.1. **Niels Sørensen** blev født den **21. maj 1856** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 17. august i Vejerslev Kirke. Efter folketællingerne opholdt han sig hos forældrene, og efter moderens død i 1897 overtog han **"den fædrene gård"** sammen med broderen Morten. I 1905 tog han navneforandring til **Niels Sørensen Nyby**, og i daglig tale var hans mest kendt som **Niels Nyby**. Niels døde den **13. maj 1940** 83 år gammel, og han blev begravet den 17. maj på Vejerslev Kirkegård. Den 14. maj 1940 skriver Morsø Folkeblad bl.a.: *Hermed er et langt og virksomt Liv afsluttet, og det blev jo i Vejerslev, han kom til at udføre sin Livsgerning, og faa var saa velkendt og afholdt som Niels Nyby. Livlig og interesseret var Nyby, og han tog fat baade hjemme og ude. Sang og Musik holdt han meget af, og han har glædet mange i Tidens Løb. - Gaardens og Hjemmets Velfærd laa ham stærkt paa Sinde, og det lykkedes de to Brødre sammen med deres tre Søstre at skabe et hyggeligt og gæstfrit Hjem, og der er mange, som i Aarenes Løb*



Figur 83 Annonce i Morsø Folkeblad den 6. december 1890



Figur 84 Niels Nyby i Morsø Folkeblad 1940

har fundet til dem. Det hører jo til stor Sjældenhed, at fem Søkende faar Lov til at leve saa længe sammen, men der var altid et godt Forhold imellem dem, og Arbejdet gik godt baade ude og inde. Niels Nyby har røgtet mange forskellige Hverv i og udenfor Kommunen, og hans gode Evner blev taget i Brug paa mange forskellige Omraader. Han var saaledes Formand i Sogneraadet fra 1913-21. Det var nok det Hverv, som gav ham mest arbejde, og det havde hans Interesse i høj Grad. Som Kirkeværge for Vejerslev Kirke udførte han ogsaa et stort og uegennyttigt Arbejde, men saaledes var hans Stilling baade hjemme og ude. Det vil jo ogsaa blive en stor Forandring for Søkendeflokken, at der nu er én mindre, og det vil minde dem om, at vi ikke har vort blivende Sted her.

4.2. **Morten Nybye Sørensen** blev født den **15. marts 1858** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 18. marts. Dåben blev



Figur 85 Dannebrogsmændenes Hæderstegn

publiceret den 6. juni i Vejerslev Kirke. Sammen med broderen Niels overtog han gården Bjerregård på **Ringsborgvej 14**, som blev hans hjem hele livet. Han tog navneforandring til **Morten Sørensen Nyby** i 1905, men i daglig tale var han kendt som **Morten Nyby**. Han døde den **31. juli 1945** 87 år gammel, og han blev begravet den 4. august på Vejerslev Kirkegaard. I nekrologen skriver Morsø Folkeblad



Figur 86 Billede af Morten i Morsø Folkeblad ved 80-års-dagen

bl.a.: *Slægten Nyby er uløseligt knyttet til Bjerregaard, hvor Morten Nyby indtil for ca. fire Aar siden boede sammen med sine Søkende. De var oprindelig fem, der overtog Slægtsgaarden efter Faderen. De begyndt i Fattigdom, men arbejde sig ved stor Dygtighed og Flid op. Der blev paa Bjerregaard præsteret et Sammenhold og et Arbejdsfællesskab, hvis sidestykke kun vanskeligt findes. Nu er der kun to Søkende, Marie og Cecilie, tilbage. Sammen med dem boede Morten i et Hus, som han lod bygge, da Søstersønnen, Søren Nyby, overtog Bjerregaard. Morten Nybys store Fortjeneste var hans Indsats i Plantningssagen. At det ikke blot var Teori for ham, viser Beplantningen af den gamle Slægtsgaard i Vejerslev. Morten Nyby var i mange Aar med i Ledelsen af Morsø Plantningsforening og blev i øvrigt senere Foreningens Æresmedlem. Nybys Dekoration, Dannebrogsmændenes Hæderstegn²⁴, skyldes ogsaa hans Indsats for Plantningssagen.*

4.3. **Mariane Sørensen** blev født den **6. april 1860** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 1. juni i Vejerslev Kirke, hvor hun ogsaa blev konfirmeret den 12. april 1874. Den **5. april 1887** blev hun gift i

²⁴ Dannebrogsmændenes Hæderstegn blev indstiftet i det åbne brev af 28. juni 1808 af Frederik 6., og det blev tidligere ofte benævnt Sølvkorset. Ifølge anordningen for disse, dateret 28. januar 1809, skulle Dannebrogsmændenes Hæderstegn kunne tildeles "enhver, der ved klog og redelig Stræben for Brødres Vel og ved ædel Daad i en engere Kreds har gavnet Fædrelandet". Korset, der er helt af sølv, bærer samme devise og inskriptioner som Ridderkorset og bæres i samme slags bånd uden roset på venstre kjoleopslag.

Vejerslev Kirke med **Christen Nielsen Skjærlund** (født den 9. marts 1862 i Brande sogn som søn Niels Christian Christensen og Anna Brande Thomasen) - også kendt som **Kresten Skærlund**. De bosatte sig i **Brande sogn**, hvor de levede resten af livet. Mariane døde den **18. marts 1931** 70 år gammel, og Kresten døde den **21. april 1944** 82 år gammel, og begge blev begravet på Brande Kirkegård. De fik 4 børn, hvoraf den ældste (**Søren**) overtog **Bjerregård**.

4.4. **Ane Cecilie Sørensen** blev født den **8. april 1862** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 11. april. Dåben blev publiceret den 21. april i Vejerslev Kirke. I 1905 tog hun navneforandring til **Ane Cecilie Sørensen Nyby**. Hun var den ene af de 3 søstre, der drev den fædrene gård sammen med 2 brødre som beskrevet ovenfor. Hun døde den **30. januar 1956** 93 år gammel, og hun blev begravet den 4. februar på Vejerslev Kirkegård.

4.5. **Ane Marie Sørensen** blev født den **17. maj 1864** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 18. maj. Dåben blev publiceret den 10. juli i Vejerslev Kirke. Ligesom søsteren Mariane søgte hun mod det midtjyske, idet hun slog sig ned i **Sønder Omme** sammen med **Søren Peter Sørensen** (født den 30. december 1865 i Ringgive sogn som søn af Peder Sørensen og Sophie Hjort), som hun blev gift med den **19. april 1894** i Vejerslev Kirke. Senere flyttede de til **Blåhøj sogn**, hvor de tilbragte resten af deres dage. Søren Peter døde den **11. september 1936** 70 år gammel, og han blev begravet den 16. september. Ane Marie døde den **15. september 1940** 76 år gammel, og hun blev begravet den 20. september. Begge blev begravet på Blåhøj Kirkegård. Parret fik 3 børn.



Figur 87 Gravsten på Blåhøj Kirkegård

4.6. **Marie Christine Sørensen** blev født den **12. maj 1866** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 12. august i Vejerslev Kirke. I 1905 tog hun navneforandring til **Marie Christine Sørensen Nyby**, men i daglig dale var hun kendt som **Kristine Nyby**. Hun hørte også med til Søskendeflokken, som drev **Bjerregaard** videre efter moderens død i 1897. Hun døde den **15. februar 1943** 76 år gammel, og hun blev begravet den 19. februar på Vejerslev Kirkegård.

4.7. **Maren Sørensen** blev født den **17. maj 1869**, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 15. august i Vejerslev Kirke. Hun døde den **26. marts 1870** 10 måneder gammel og blev begravet den 3. april på Vejerslev Kirkegård.

4.8. **Maren Sørensen** blev født den **28. januar 1871** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Hun døde allerede den **13. februar** godt og vel 2 uger gammel, og hun blev begravet den 22. februar på Vejerslev Kirkegård.

4.9. **Mikael Henrik Nyby Sørensen** blev født den **30. juni 1872** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 19. august i Vejerslev Kirke. Han døde den **2. oktober 1873** 15 måneder gammel, og han blev begravet den 11. oktober på Vejerslev Kirkegård.

4.10. **Maren Sørensen** blev født den **19. februar 1877** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 16. september i Vejerslev Kirke. Hun tog navneforandring i 1905 til **Maren Sørensen Nyby**, men var kendt i daglig tale som **Maren Nyby**. Hendes virke blev også på **Bjerregård** sammen sine søskende indtil kort tid efter Niels' død, hvor Morten lod bygge et hus til de 4 søskende. Maren døde den **4. maj 1956** 79 år gammel, og hun blev begravet den 10. maj på Vejerslev Kirkegård.

22 Jens Andersen

Jens Andersen blev født omkring **juni 1794** i Hvidbjerg sogn, og han blev døbt den 15. juni i Hvidbjerg Kirke. Han var søn af **Anders Laursen** (ane nr. 44 - side 142) og **Anne Margrethe Laustdatter** (ane nr. 45 - side 142).

Det har været ret sparsomt, hvad der er fundet om Jens indtil videre, men han har haft en gård i **Hvidbjerg sogn**, således som det fremgår af folketællingen i 1834, hvor der er tjenestefolk på ejendommen - en tjenestekarl på 24 år og en tjenestepige på 20 år. Inden sin død er han flyttet til Redsted sogn.

Jens døde den **30. marts 1840** 45 år gammel, og han blev begravet på Redsted Kirkegård den 8. april.

23 Kirsten Andersdatter

Kirsten Andersdatter blev født i **1793** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt i Hvidbjerg Kirke samme år (datoerne kan ikke lige ses i kirkebogen). **Kirsten er halvsøster til Ane Andersdatter, som optræder som ane nr. 25 - side 79.**

Kirsten døde den **11. september 1866** 73 år gammel, og hun blev begravet den 18. september på Redsted Kirkegård.

Kirsten Andersdatter og Jens Andersen

Kirsten og Jens blev gift den **3. november 1822** i Hvidbjerg Kirke. Parret fik 3 børn:

1. **Ane Margrethe Jensdatter** blev født den **30. juli 1825** i Hvidbjerg sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 18. september i Hvidbjerg Kirke. Den **12. december 1851** blev Ane Margrethe gift med **Anders Blaabjerg Sørensen** (født den 4. april 1827 i Rakkeby sogn som søn af Søren Christensen

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

Blaabjerg og Karen Marie Christophersdatter). Parret bosatte sig i **Karby sogn**, hvor Anders døde den **3. juni 1871** 44 år gammel, og han blev begravet den 11. juni på Karby Kirkegård. Det har ikke været muligt at finde yderligere data omkring Ane Margrethe, men det kan jo dukke op senere. Parret fik 10 børn:

- 1.1. **Christen Andersen Bach** blev født den **19. maj 1852** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 24. oktober i Karby Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 24. april 1867. Efter folketællingen i 1870, hvor han stadig var hos forældrene, er der ikke fundet oplysninger om ham, bortset fra, at **han i 1875 flyttede til Vinding sogn** i Ulfborg Herred samtidig med søsteren Anne og broderen Søren Christian. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 1.2. **Jens Andersen Bach** blev født den **5. december 1853** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt den 5. december. Dåben blev publiceret den 1. januar 1854. Han døde den **27. maj 1854** knap et halvt år gammel.
- 1.3. **Anne Andersen Bach** blev født den **25. april 1855** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben nåede ikke at blive publiceret, inden Anne døde den **10. december 7½ måned gammel**, og hun blev begravet den 19. december på Karby Kirkegård.
- 1.4. **Anne Andersen Bach** blev født den **16. november 1856** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt den 19. november. Dåben blev publiceret den 1. januar 1857 i Karby Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 11. april 1871. I **1875** flytter hun til **Vinding sogn** i Ulfborg Herred samtidig med brødrene Christen og Søren Christian. Den **8. april 1884** blev hun gift med **Jens Fonvad Jensen** (født den 27. august 1862 i Snebjerg sogn i Hammerum Herred som søn af Jens Pedersen og Jensine Jensen). Han tog senere navneforandring til **Jens Fonvad Fønnesbæk**. Ved folketælling i 1890 var han **bestyrer af fattiggården**²⁵ i Snebjerg. I april 1893 køber Jens' far 2 ejendomme i **Assing sogn**, og familien her flytter med - formentlig for at bebo den ene ejendom. I **marts 1904** blev **begge ejendomme overdraget til Jens**. Det drejer sig om matrikel **36°** og **43°**, der nu (2020) har adressen **Arnborgvej 7**. Parret boede resten af deres tid i Assing sogn. Anne døde den **8. oktober 1909** 52 år gammel og blev begravet den 4. november. Jens døde den **9. februar 1925** 62 år gammel og blev begravet den 14. februar. Begge blev begravet på Assing Kirkegård.



Figur 88 Snebjerg og Assing

²⁵ Fattigloven af 1708 betød, at det blev pålagt de enkelte sogne at sørge for bl.a. fødevarer til sognets uarbejdsdygtige, fattige indbyggere. De arbejdsdygtige fattige blev henvist til tvangsarbejde i f.eks. tugthuse. Fra 1803 indførtes en fattigskat til dækning af sognenes udgifter til fattighjælp. Modtagere af fattighjælp havde efter indførelsen af fri forfatning i 1849 ikke stemmeret, og indgåelse af ægteskab var dem forbudt.

1.5. **Søren Christian Andersen** blev født den **3. juli 1859** i Karby sogn og blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 13. november i Karby Kirke. I **1875** flyttede han til **Vinding sogn** i Ulfborg Herred samtidig med broderen Christen og søsteren Anne. Den **16. september 1881** blev han gift i Aulum Kirke med **Mariane Pedersen** (født den 1. april 1858 i Aulum sogn som datter af Peder Dusin Andersen og Mariane Jensdatter), og i dén forbindelse flyttede han til **Aulum sogn**. I 1886 købte han ejendommen **matrikel 10^l** (nu (2020) **Spegbjergvej 4**) i Aulum sogn. Han var også kendt som **Søren (Christian) Blaabjerg**. **Begge ægtefæller dør samme dag med én times mellemrum, nemlig den 14. april 1918**, hvor Mariane var 60 år gammel, og hvor Søren var 58 år gammel. Hun havde været syg i lang tid, og han led af tuberkulose. Parret fik 7 børn.



Figur 89 Thisted Amtstidende 16. april 1918

- 1.6. **Jens Andersen** blev født den **2. december 1860** i Karby sogn, og han blev døbt den 29. december i Karby Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 4. april 1874. I **1890** flyttede han til **Hoven sogn** i Nørre Horne Herred i Ringkøbing Amt, hvor han er noteret som **husmand og biskolelærer**²⁶. Den **2. december 1890** blev han gift med **Dorthea Kirstine Pedersen** (født den 10. april 1871 i Hoven sogn som datter af Nis Christian Pedersen og Birthe Marie Sørensen) i Hoven Kirke. Der er oplysning om, at han i **1911** boede på **Kærhusvej 7** i Hoven sogn. Efter det tidspunkt er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om deres færden. Parret fik 6 børn.
- 1.7. **Karen Marie Andersen** blev født den **19. januar 1862** i Karby sogn, og hun blev døbt den 26. januar i Karby Kirke. Hun **flyttede til Hoven sogn** i Nørre Horne Herred i Ringkøbing Amt, hvor hun ejede et hus. Ved folketællingen i 1906 var det noteret, at hun arbejdede som **bagerske** hos K. M. Andersens Bageri. De sidste år tilbragte hun på **De Gamles Hjem i Herning**. Hun døde den **25. marts 1940** 78 år gammel og blev begravet den 30. marts på Assing Kirkegård. I kirkebogen er hun anført som **"fhv. husbestyrerinde"**. Hun forblev ugift.
- 1.8. **Peter Schouboe Andersen** blev født den **13. august 1863** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt den 30. august. Dåben blev publiceret den 14. februar 1864 i Karby Kirke. Den **15. juni 1894** overtog han ejendommen **Ringsborgvej 20** fra **svigerfaderen Mads Nielsen (ane nr. 10 - side 43)**. Denne ejendom **solgte** han den **23. juni 1912**, og i **januar 1913** overtog han **Ejstrupgård** i Hvidbjerg sogn (nu (2020) **Vestmorsvej 87**). Der blev frasolgt enkelte parceller i forbindelse

²⁶ Frederik 6.'s "Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark" fra 1814. Da man søgte at følge den nye lovs bestemmelser, kom undervisningen i vid udstrækning til at foregå i vinterhalvåret, idet børnene ikke kunne undværes som medhjælp i landbruget og fattigfolks børn kunne ikke få tjeneste om sommeren. Det blev til "Den vestjydske Skoleordning". Under denne kunne man blive biskolelærer, som var en betegnelse for de lærere, der underviste efter den særlige vestjydske skoleordning. I Vestjylland var der dengang nemlig ingen eller kun få skoledage om sommeren, men almindelig skolegang om vinteren for de større børn. Ordningen indebar, at man skulle nå det lovbestemte timetal af 960 timer årligt samt 160 effektive skoledage hver på 6 timer.

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

med et større udstykningsprojekt på Mors, og **restejendommen blev solgt allerede i efteråret 1914**, hvor han **købte ejendommen Vinkelpletvej 1** i Vinkel ved Højslev. Han kunne dog ikke falde helt til ro, for **ejendommen i Vinkel blev solgt igen i 1916**, hvor han **købte ejendommen Refsgaard/Revsgaard** på Teglgårdsvej ved Nykøbing. Så blev der ro på, for denne ejendom blev først overdraget til sønnen Svend under 2. verdenskrig, hvor han sammen med hustruen flyttede til **"Jenle" på Aakjærvej i Nykøbing**. Ægteparret tog aktiv del i **afholdsbevægelsen** i et sådant omfang, at foreningen lavede et offentligt arrangement i anledning af deres 25-års jubilæum i 1920 sammen med Johannes Kr. Riis fra Vejerslev. Peter blev



Figur 90 Notits i Viborg Stifts Folkeblad den 29. september 1916



Figur 91 Annonce i Morsø Folkeblad den 5. januar 1945

gift den **28. november 1893** med **Mariane Madsen (moderens søsters datter - se side 47)** i Vejerslev Kirke. Parret fik kun **ét barn, som var dødfødt**, den 31. december 1894. Mariane døde den **27. juni 1898** og blev begravet den 2. juli på Vejerslev Kirkegård. Derefter blev Peter gift med **Andrea Cathrine Jensen** (født den 21. december 1876 i Vester Assels sogn som datter af Søren Jensen Kusk og Ane Kirstine Sørensen) den **16. marts 1900** i Vejerslev Kirke. Parret fik i alt 6 børn, og **det var den yngste, Svend fra 1916, der overtog Refsgaard**. Peter døde den **3. januar 1945** 81 år gammel og blev begravet den 8. januar på Nykøbing Kirkegård.

1.9. **Jens Olkjær Andersen** blev født den 22. juni 1865 i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt den 7. juli. Dåben blev publiceret den 29. oktober i Karby Kirke. Han blev konfirmeret den 4. april 1880 i Vejerslev sogn, hvor han tjente hos Mads Nielsen (**ane nr. 10** - side 43). Han blev **uddannet bager** og havde forretning i **Snebjerg i Hammerum Herred**, hvor han senere købte et mindre landbrug. Han blev gift med **Ane Thygesen** (født den 18. februar 1866 i Rind sogn i Hammerum Herred som datter af Thyge Knudsen og Ane Marie Frandsen). Jens døde den **20. juni 1904** 39 år gammel og blev begravet den 25. juni. Ane døde den **9. august 1939** 73 år gammel og blev begravet den 14. august. Begge blev begravet på Snebjerg Kirkegård. Parret fik 8 børn, og ved Jens' død i 1904 var **Ane alene på landbruget med de 7 børn**.



Figur 92 Annonce i Herning Folkeblad den 22. juni 1904

1.10. **Peder Snedker Andersen** blev født den 30. april 1867 i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt den 10. maj. Han **døde allerede den 16. august** cirka 15 uger gammel, og han blev begravet den 21. august på Karby Kirkegård.

2. **Sidsel Jensdatter** blev født den **11. juni 1829** i Hvidbjerg som, og hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 11** - side 46.

3. **Andersine Jensen** blev født den **7. maj 1832** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 14. august i Hvidbjerg Kirke. Hun blev konfirmeret den 4. april 1847 i Karby Kirke. Efter faderens død i 1840 flyttede hun sammen med moder og søskende til Redsted sogn, hvor stedfaderen Peder Nielsen Schouboe boede som gårdfæster under Glomstrup Gods. Den **28. juni 1856** blev hun gift med **Jens Schoubo Mikkelsen** (født den 4. maj 1831 i Blidstrup sogn som søn af Mikkel Sørensen og Gjertrud Marie Nielsdatter) i Redsted Kirke. Andersine døde den **24. december 1865** 33 år gammel og blev begravet den 30. december på Redsted Kirkegård.



Figur 93 Annonce i Morsø Folkeblad den 9. maj 1882

Hun efterlod 5 børn i alderen 1-8 år (ét barn var død 2 dage gammel) til ægtefællen, som dog hurtigt gifter sig igen, nemlig med **Inger Andersdatter** (født den 16. april 1838 i Vester Assels sogn som datter af Anders Christensen Christophersen og Ane Jensdatter) den **13. juli 1866** i Redsted Kirke. Jens døde den **2. maj 1882** på 5 dage nær 51 år gammel, og han blev begravet den 12. maj på Redsted Kirkegård. Af skiftebogen for Glomstrup gods fremgår det, at "Enken hensidder i uskiftet bo med stedbørns tilladelse". Inger døde den **30. december 1914** 76 år gammel i Sindbjerg i Redsted sogn, og hun blev begravet den 5. januar 1915 på Redsted Kirkegård. Jens fik ingen børn sammen med Inger, men fik 6 børn sammen med Andersine:

3.1. **Jens Peter Jensen** blev født den **1. juni 1857** i Redsted sogn, og han blev døbt den 19. juni i Redsted Kirke. Konfirmationen fandt sted den 1. oktober 1871 i Karby Kirke, og i den forbindelse er der **en lille pudsighed i kirkebogen**, for præsten i Karby var ikke bare en almindelig præst, men han var også provst, så derfor var han tituleret "**Hr. Højærværdighed**"! At dømme efter folketællingerne blev han i hjemmet indtil giftermålet med **Hansine Elisabet Siemsen** (født den 6. september 1858 i Alsted sogn som datter af Adolf Vilhelm Siemsen og Else Hansdatter) **4. november 1883** i Alsted Kirke. De boede herefter i **Redsted** og **Sejerslev** sogne, indtil de omkring **1895** flyttede til **Sønder Draaby**, hvor de blev resten af deres tid sammen. Jens Peter døde den **21. september 1912** 55 år gammel og blev begravet den 26. september. Hansine døde den **25. april 1939** 80 år gammel på "De gamles Hjem" i Nykøbing. Begge blev begravet på Sønder Draaby Kirkegård.



Figur 94 Notits i Morsø Folkeblad den 29. oktober 1908

3.2. **Mikkel Jensen** blev født den **4. august 1858** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han døde den **6. august** kun 2 dage gammel, og han blev begravet den 10. august på Redsted Kirkegård.

3.3. **Jens Jensen** blev født den **7. juli 1859** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt den 10. juli. Dåben blev publiceret den 9. oktober i Redsted Kirke. Efter faderens død var Jens **gårdbestyrer på gården i Sindbjerg**. Han døde den **12. februar 1904** 44 år gammel, og han blev begravet den



Figur 95 Annonce i Morsø Folkeblad den 16. februar 1904

19. februar på Redsted Kirkegård. Han var også kendt under navnet **Jens Jensen Skovbo**.

3.4. **Mikkel Jensen** blev født den **6. april 1861** i Redsted sogn, og han blev døbt den 14. april i Redsted Kirke. Han blev konfirmeret den 4. april 1875 i Karby Kirke. Den **17. april 1885** blev han gift med **Johanne Christine Pedersen** (født den 12. december 1857 i Redsted sogn som datter af Peder Christensen og Else Nielsdatter) i Redsted Kirke. Parret bosatte sig midt i Redsted by på **Redstedvej 35**, og han ernærede sig som **murermester**. Johanne var ret syg i den sidst tid, og det ses i avisen, at familien søger en hushjælp. Johanne døde den **23. januar 1901** 33 år gammel, og hun blev begravet den 30. januar på Redsted Kirkegård. Efter ægtefællens død **flyttede Mikkel omkring 1905 til Agerø til Agerøvej 42**, og her boede han indtil omkring **1920**, hvor han **flyttede tilbage til Redsted**. Ud over murerarbejdet drev han også lidt fiskeri i de senere år, og han var bl.a. kendt for sit **agentur for frø fra "Jørgensens Frø, Grejsdalen"**. I daglig tale var han kendt som **Mikkel Skovbo**. Han døde den **19. november 1939** 78 år gammel, og han blev begravet den 25. november på Redsted Kirkegård. Mikkel og Johanne fik 6 børn, hvoraf én døde som ganske spæd. Af de øvrige børn udvandrede 3 til USA, og én blev politibetjent i København. Deres eneste datter etablerede sig med gartneri i Redsted.



Figur 97 Annonce i Morsø Folkeblad den 28. august 1900



Figur 96 Annonce i Morsø Folkeblad den 22. november 1939

3.5. **Peder Christian Jensen** blev født den **8. juli 1862** i Redsted sogn, og han blev døbt den 13. juli i Hvidbjerg Kirke. Han blev konfirmeret den 1. oktober 1876 i Redsted Kirke. Den **18. oktober 1895** blev han gift med **Madsine Pedersen Balle** (født den 8. april 1863 i Redsted sogn som datter af Peder Nielsen Balle og Dorthea Nielsen) i Redsted Kirke. Hun var enke efter **Laust Christian Sørensens**, som døde efter $2\frac{1}{2}$ års ægteskab. Peder døde den **7. februar 1934** 71 år gammel og blev begravet den 13. februar. Madsine døde den **13. oktober 1949** 86 år gammel og blev begravet den 18. oktober. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. Parret boede på **Malhøj 23 i Sindbjerg**, og de fik 2 børn sammen. Madsine havde ét barn fra det første ægteskab.

3.6. **Lars Christian Jensen** blev født den **17. februar 1864** i Redsted sogn, og han blev døbt den 24. februar i Redsted Kirke. At dømme efter folketællingerne ser det ud til, at han opholdt sig i hjemmet til efter 1890. Der har sikkert været **handelsblod** i ham, for allerede i 1888 var der en annonce i Morsø Folkeblad om salg af træsko, og i den forbindelse kan man se, at i daglig tale blev kaldt **Lars Skovbo**. Den **12. oktober 1897** blev han gift med **Dorthea Christensen** (født den 25. august 1869 på Fuur som datter af Christen Nielsen og Else Hansen, men var senere flyttet til Frøslev) i Frøslev Kirke. Parret overtog en mager og forsømt ejendom nær **Ejstrup Plantage** ved Redsted



Figur 98 Annonce i Morsø Folkeblad den 8. december 1888

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

på **Næssundvej 246**, som de solgte i 1913 for at flytte til Sindbjerg i nærheden af hans fødehjem. Denne ejendom beholdt de til 1925, hvor de solgte den på grund af helbredsproblemer. Det fortælles i forbindelse med en folketælling i 1916, at han led af **nervegigt**. Derefter flyttede de tilbage til Redsted, hvor de boede indtil Lars' død, hvorefter Dorthea flyttede på Hvidbjerg Alderdomshjem. De havde et **kontrolhønseri på den sidste ejendom nord for Redsted**, hvorfra de bl.a. solgte rugeæg, og en annonce for dem fortæller samtidig om deres nære tilknytning til kirken og missionen, idet **der ikke blev handlet om søndagen**. I sine yngre dage var Lars noget af en foregangsmand på **Afholds-sagens og Husmandssagens** område, og når det gjaldt **plantning og havebrug**. I nekrologen skrives bl.a.: "*Hørelsen var ikke saa god, men Aandsevnerne var usvækket, og han var en aandelig vaagen, interesseret Mand*". Lars døde den **20. februar 1945** 81 år gammel, og han blev begravet den 25. februar. Dorthea døde den **26. juli 1950** 80 år gammel på Hvidbjerg Alderdomshjem, og hun blev begravet den 1. august. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård.



Figur 99 Annonce i Morsø Folkeblad i 1932



Figur 100 Annonce i Morsø Folkeblad den 23. februar 1945

24 Poul Jensen Agger

Poul Jensen Agger blev født omkring **september 1792** i Karby sogn, og han blev døbt i Karby Kirke omkring oktober måned samme år. Han var søn af **Jens Villadsen (ane nr. 48 - side 146)** og **Martha Christensdatter (ane nr. 45 - side 146)** som den ældste af en søskendeflok på 8 børn.

Efter giftermålet i 1820 boede parret kort tid i **Hvidbjerg sogn**, og flyttede i **1821** til **Elsøvej 273** i Frøslev sogn, som var et landbrug på knap 5 hektar eller knap 9 tønder land. Fra **november 1836** til **maj 1839** boede de i **Fjallerslev**, inden han blev **fæster** under Glomstrup Gods på en ejendom i Redsted sogn på **matrikel 20**, som var et lille sted på knap 3 hektar eller 5 tønder land. Den lå på hjørnet mellem **Gammel Møllevej** og **Nøraavej**. Denne ejendom blev senere udstykket i større og mindre grunde, og restejendommen blev lagt ind under matrikel **2^b** (**Nøraavej 3**). **Barnebarnet Anders Agger (ane nr. 6)** overtog én af grundene, som blev til **Gammel Møllevej 81**. Poul ernærede sig som **murermester**. Han døde den **2. november 1849** 57 år gammel, og han blev begravet den 9. november på Redsted Kirkegård. Ifølge skifteprotokollen for Glomstrup Gods fik enken boet udleveret til hendsiden i uskiftet bo med sine børn.



Figur 101 Matrikel 20 i Redsted

25 Ane Andersdatter

Ane Andersdatter blev født i juni 1792 i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 2. juli i Hvidbjerg Kirke. Hun var datter af **Anders Poulsen** (ane nr. 50 = 46 - side 143) og **Sidsel Jørgensdatter** (ane nr. 51 = 47 - side 143) som den ældste i en søskendeflok på 7 hel- og halvsøskende.

Inden giftermålet med Poul fik Ane en datter: **Ane Cicilie Pedersdatter**. Udlagt barnefader var **Peder Møller**, som var en gift husmand fra sognet.

Ane døde den 24. september 1876 84 år gammel og blev begravet den 29. september på Redsted Kirkegård.

Ane Andersdatter og Poul Jensen Agger

Ane og Poul blev gift den 3. april 1820 i Hvidbjerg Kirke. Forloverne var dels gommens far **Jens Villadsen** og dels **Christen Hangaard** (muligvis boende i Sundby), som ikke umiddelbart er i familiekredsen, men som kunne have været arbejdsgiver. Parret fik 3 børn:

1. **Anders Poulsen** blev født den 20. december 1820 i Hvidbjerg sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 13. februar 1821 i Hvidbjerg Kirke. Han blev konfirmeret den 26. april 1835 i Frøslev Kirke. Der har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere informationer om ham.
2. **Christen Poulsen** blev født den 8. maj 1825 i Frøslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 27. juni i Frøslev Kirke. Han liv og levned er beskrevet under ane nr. 12 - side 49.
3. **Ane Poulsdatter** blev født den 10. september 1830 i Frøslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 14. september. Dåben blev publiceret den 30. oktober i Frøslev Kirke. Den 22. juli 1853 blev hun gift med **Peder Poulsen** (født den 30. marts 1832 i Karby sogn som søn af Poul Pedersen og Johanne Nielsdatter) i Redsted Kirke. Peder var også kendt som **Peder Poulsen Aarup**. Ane døde den 9. december 1866 36 år gammel, og hun blev begravet den 16. december. Peder døde den 23. juli 1883 51 år gammel, og han blev begravet den 29. juli. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. Parret fik 5 børn:
 - 3.1. **Poul Christian Pedersen** blev født den 11. oktober 1853 i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Det har indtil videre ikke været muligt at finde flere informationer om ham.
 - 3.2. **Johanne Pedersen** blev født den 29. maj 1856 i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 20. juli. Dåben blev publiceret den 2. november i Redsted Kirke. Den 7. januar 1881 blev hun gift med **Christen Sørensen Krog** (født den 2. december 1844 i Øster Assels sogn som søn af Søren Christensen Krog og Maren Christensdatter) i Øster Assels Kirke. Christen var **enkemand efter Ane Kirstine Olesen**, med hvem han havde 4 børn, og der ud over havde han fået ét barn tidligere sammen med **Ane Nicolajsen**, som han ikke var gift med. Christen

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

døde den 6. april 1907 62 år gammel og blev begravet den 12. april. Johanne døde den 1. maj 1929 72 år gammel og blev begravet den 8. maj. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. Parret fik 10 børn sammen.

3.3. **Ane Pedersen** blev født den 15. januar 1858 i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun kan følges i folketællingerne hos forældrene frem til 1880. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.

3.4. **Niels Christian Pedersen** blev født den 3. januar 1860 i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt den 8. januar. Dåben blev publiceret den 9. april 1860 i Redsted Kirke. Han er med i folketællingen hos forældrene i 1870. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.

3.5. **Søren Pedersen** blev født den 13. august 1862 i Redsted sogn, og han blev døbt i Redsted Kirke den 24. august. Også han kan følges i folketællingen hos forældrene i 1870. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.

26 Mads Thomassen

Mads Thomassen blev født omkring maj 1788 i Sindbjerg by i Redsted sogn, og han blev døbt den 22. juni i Redsted Kirke. Konfirmationen fandt sted den 24. april 1808 i Hvidbjerg Kirke. Han var søn af **Thomas Jensen (ane nr. 52 - side 150)** og Ane Madsdatter (**ane nr. 53 - side 150**).

Mads var fæster af 2 ejendomme, nemlig matrikel 5^a (**Gammel Møllevej 28**), som var på 408.300 kvadratalen eller 16 hektar, og matrikel 5^b (**Gammel Møllevej 14**), som var på 302.360 kvadratalen eller 12 hektar.



Figur 102 Kammerhøjgaard (nr. 28) og Gammel Møllevej 14

Der var yderligere 2 arealer til ejendommene, så der var jord 4 steder i alt. Det samlede areal var på 1.529.340 kvadratalen svarende til 60 hektar eller 109 tønder land - se kort på side 150. **Fæstet var overtaget efter faderen.** Ejeren var Jens Christian Jensen.

Det er ikke til at vide, hvor Mads blev født, men der er en vis sandsynlighed for, at det er på **Gammel Møllevej 14**, som blev fæstet af tiptipoldemors nye mand Jørgen Pedersen, mens **Gammel Møllevej 28** blev fæstet til anden side og nu (2020) er en del af **Kammerhøjgaard** lidt øst for Redsted. **Fæstet overgik til ejerskab den 1. oktober 1836**, og ejendommen blev **solgt videre i december 1852 til Mads' søn Thomas.**

Mads døde den 13. april 1831 42 år gammel i Redsted sogn, og han blev begravet den 17. april på Redsted Kirkegård. **I kirkebogen er det noteret, at han havde hængt sig.**

27 Maren Thomasdatter

Maren Thomasdatter blev født omkring **maj/juni 1788** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 22. juni i Redsted Kirke. Hun var datter af **Thomas Nielsen (ane nr. 54 - side 151)** og **Anne Nielsdatter (ane nr. 55 - side 151)** som tredje barn i en søskendeflok på 7 børn.

Hun døde den **23. maj 1853** 65 år gammel, og hun blev begravet den 31. maj på Redsted Kirkegård.

Maren Thomasdatter og Mads Thomassen

Maren og Mads blev gift den **21. oktober 1816** i Redsted Kirke, og de nåede at være gift i $14\frac{1}{2}$ år, inden Mads hængte sig. **Maren blev alene med 4 børn**, idet 2 af børnene var døde som 1-2-årige - altså i alt 6 børn:

1. **Jens Madsen** blev født den **31. oktober 1817** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 11. januar 1818 i Redsted Kirke. Ifølge folketællingen i 1850 **tjente han på Glomstrup Hovedgaard som tærsker**. Der var i alt 3 personer med denne titel, og der var 2 hakkelsesskærere - ja, der var **mange sjove titler dengang!** Jens blev gift med **Johanne Kirstine Josefsdatter** (født den 23 september 1820 i Karby sogn som datter af Josef Nielsen og Susanne Kristensdatter) den **17. december 1850** i Karby Kirke. De boede en **del år i Mollerup sogn** og flyttede senere til **Dragstrup sogn**. Johanne døde den **18. maj 1893** 72 år gammel og blev begravet den 25. maj. Jens døde den **19. april 1896** 78 år gammel og blev begravet den 26. april. Begge blev begravet på **Dragstrup Kirkegård**. **Inden ægteskabet havde Johanne en søn Peder Christian Larsen født den 26. april 1843 med Lars Nielsen Kankelborg som udlagt barnefader**. Sammen fik Jens og Johanne 3 børn:



Figur 103 Annonce i Morsø Folkeblad den 19. maj 1893

- 1.1. **Joseph Jensen** blev født den **19. januar 1854** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt den 22. januar. Dåben blev publiceret den 13. marts i Mollerup Kirke. Han døde den **3. marts 1856** lidt over 2 år gammel i Mollerup sogn, og han blev begravet den 12. marts på Mollerup Kirkegård.
- 1.2. **Joseph Jensen** blev født den **27. september 1857** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt den 29. september. Dåben blev publiceret den 28. marts 1858 i Mollerup Kirke. Den **11. december 1883** blev han gift med **Ane Kirstine Mikkelsen** (født den 7. april 1859 i Erslev sogn som datter af Jens Mikkelsen og Maren Andersdatter) i Erslev Kirke. Joseph døde den **4. februar 1903** 45 år gammel og blev begravet den 11. februar. Ane døde den **15. januar 1921** 61 år

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

gammel og blev begravet den 21. januar. Begge blev begravet på Dragstrup Kirkegård. Sammen fik de 10 børn.

2. **Ane Kirstine Madsdatter** blev født den **9. juni 1819** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 22. august i Redsted Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 6. april 1834. Den **1. maj 1839** fik hun plads på gården **Nøraa** i Blidstrup sogn, og her var hun indtil giftermålet med **Michel Christensen** (født den 10. september 1821 i Blidstrup sogn som søn af Christen Jensen og Maren Michelsdatter) den **25. september 1846** i Blidstrup Kirke. **Michel tjente også på Nøraa før giftermålet**, og i 1850 boede han på gården, mens Ane boede hos forældrene i Sindbjerg. Det har ikke været muligt indtil nu at finde yderligere oplysninger om dem, men man kan undres over, at de boede hver for sig, når der kun var $3\frac{1}{2}$ kilometer mellem de 2 adresser. Der kan have været tale om en skilsmisse. De fik mindst ét barn sammen:
 - 2.1. **Kirsten Michelsdatter** blev født den **17. november 1846** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 19. november. I 1850 boede hun fortsat hos mormoderen sammen med moderen. Der er ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
3. **Thomas Madsen** blev født den **25. september 1821** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 30. december 1821 i Redsted Kirke. Han døde den **22. december 1824** $3\frac{1}{4}$ år gammel, og han blev begravet den 1. januar 1825 på Redsted Kirkegård.
4. **Ane Madsdatter** blev født den **16. oktober 1823**, og hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 13** - side 50.
5. **Thomas Madsen** blev født den **3. oktober 1825** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 1. januar 1826 i Redsted Kirke. Den **18. december 1852** overtog han ejendommen **Gammel Møllevej 14** i Sindbjerg efter moderens 2. mand, Jørgen Pedersen. Den **30. april 1852** var han blevet gift med **Anne Cecilie Sørensdatter** (født den 20. marts 1819 i Tæbring sogn som datter af Søren Jensen og Kirsten Madsdatter) i Redsted Kirke. Hun døde den **6. november 1856** i Redsted sogn 37 år gammel og blev begravet den 16. november på Redsted Kirkegård. Thomas og Anne fik sammen 3 børn:
 - 5.1. **Mads Thomasen** blev født den **31. marts 1853** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 31. maj i Redsted Kirke. Mads blev gift med **Ane Eskildsen** (født den 9. september 1857 i Øster Assels sogn som datter af Eskild Christensen og Johanne Pedersdatter) den **2. maj 1882** i Redsted Kirke. Ane døde den **18. oktober 1936** 79 år gammel, og Thomas døde den **7. marts 1939** 85 år gammel. De blev begge begravet på Solbjerg Kirkegård. Sammen fik de ét barn.
 - 5.2. **Maren Thomasen** blev født den **15. juli 1854** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 15. oktober i Redsted Kirke, hvor hun den **7. november 1882** blev gift med **Anton Ferdinand Henriksen**, som var født i København den 15. november 1841, men boede i Tæbring. Ferdinand

var **enkemand efter Ane Christine Jensen**, som døde i starten af 1882. Maren og Ferdinand havde gennem mange år en **gård nær ved Tæbring gamle Skole**. Den blev solgt, da han syntes, han var "for gammel" til driften, og de **flyttede til Nykøbing**. Bylivet var dog ikke noget for dem, så efter 2 år solgte de huset i Nykøbing og **byggede et hus i nærheden af Rakkeby Kirke**. De var begge livlige og fornøjelige mennesker med et gæstfrit hjem. Et eksempel på hans livlighed findes bl.a. i et referat fra **Tæbring Sparekasses 50-års jubilæum**. Han var med til at **stifte sparekassen i 1872** og havde været med i bestyrelsen i adskillige år. Maren fortsatte med at bo i huset efter mandens død, og først 3 år før sin død **flyttede hun til Øster Assels til søster Kirstines 2 børn: Ane og Mette Pedersen (fotograf)**. Ferdinand døde den **23. februar 1933** 89 år gammel i Rakkeby sogn, og han blev begravet den 2. marts. Det nævnes, at han var **veteran og dannebrogsmænd**²⁷. Maren døde den **11. juli 1947** 92 år gammel i Øster Assels sogn, og hun blev begravet den 17. juli. Begge blev begravet på Rakkeby Kirkegård. Der var ingen



Figur 106 Ferdinand Henriksen med sine hædersbevisninger - Billed fra Lokalkivet på Mors

at bo i huset efter mandens død, og først 3 år før sin død **flyttede hun til Øster Assels til søster Kirstines 2 børn: Ane og Mette Pedersen (fotograf)**. Ferdinand døde den **23. februar 1933** 89 år gammel i Rakkeby sogn, og han blev begravet den 2. marts. Det nævnes, at han var **veteran og dannebrogsmænd**²⁷. Maren døde den **11. juli 1947** 92 år gammel i Øster Assels sogn, og hun blev begravet den 17. juli. Begge blev begravet på Rakkeby Kirkegård. Der var ingen



Figur 105 Ferdinand og Maren Henriksen - i midten Kirsten Lyng - Billed fra Lokalkivet på Mors

børn i ægteskaberne.

5.3. **Kirsten Marie Thomasen** blev født den 13. april 1856 i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 18. april. Dåben blev publiceret den 12. oktober i Redsted Kirke. Den **22. maj 1888** blev hun gift med **Peder Jensen** (født den 23. april 1843 i Redsted sogn som søn af Jens Christensen Lyng og Mette Nielsdatter) i Redsted Kirke. De var også kendt som **Peder Jensen Lyng og Kirsten Lyng** (se billede ovenfor). Peder døde den **17. marts 1923** 79 år gammel, og han blev begravet den 23. marts. Kirsten døde den **16. juli 1932** 76 år gammel, og hun blev begravet den 21. juli. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. At dømme efter folketællingerne fik parret ingen børn. I annoncen om salg af huset i Redsted er nævnt **Mette Pedersen**, som var fotograf i Øster Assels, og som var **Kirstens søsterdatter**.



Figur 107 Annonce i Morsø Folkeblad den 6. august 1932

Thomas Madsen blev derefter gift med **Mette Sørensdatter** den **23. oktober 1857** i Tæbring Kirke. Hun var født den 2. juli 1827 i Tæbring sogn som datter af Søren Jensen og Kirsten Madsdatter. Mette døde den **11. oktober 1875** 48 år gammel,

²⁷ Ferdinand Henriksens medaljer: til venstre medaljen, som blev givet til Dannebrogsmænd - en person, som var hædret for sin indsats for Danmark. Til højre: Erindrings-medaljen for krigen 1864 er en medalje, man kunne ansøge om at få tildelt, hvis man havde deltaget i felttoget 1864 - også kendt som 2. Slesvigske Krig.

og hun blev begravet den 17. oktober på Redsted Kirkegård. Parret fik sammen 6 børn:

5.4. **Ane Cecilie Thomsen** blev født den **9. august 1858** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Hun døde den **4. december samme år** knap 4 måneder gammel, og dåben nåede ikke af blive publiceret inden dødsfaldet. Hun blev begravet den 14. december på Redsted Kirkegård.

5.5. **Jørgen Thomsen** blev født den **18. oktober 1859** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt den 23. oktober. Dåben blev publiceret den 1. april 1860 i Redsted Kirke. Han kan følges i folketællingerne frem til 1880, hvor han boede i det fædrene hjem. Derefter er der ikke fundet oplysninger om ham.

5.6. **Søren Thomsen** blev født den **6. november 1861** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt den 10. november. Dåben blev publiceret den 29. december i Redsted Kirke. Søren døde den **1. juni 1862** knap 7 måneder gammel, og han blev begravet den 8. juni på Redsted Kirkegård.

5.7. **Anna Cecilie Thomsen** blev født den **7. september 1864** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 11. september. Dåben blev publiceret den 26. december i Redsted Kirke. Hun blev gift med **Peder Nielsen Bech** (født den 9. marts 1866 i Øster Allinge sogn i Sønder Hald Herred i Randers Amt som søn af Niels Olesen og Bodil Pedersdatter) den **8. november 1895** i Øster Allinge Kirke. Parret boede flere steder, og ved Annas død boede de på **Grønnegade 54 i Nykøbing**. De fik antagelig ingen børn selv, men de havde taget et plejebarn til sig ved folketællingen i 1906. Anna døde den **10. marts 1950** 85 år gammel og blev begravet den 15. marts. Peder døde den **15. juni 1960** 94 år gammel og blev begravet den 20. juni. Begge blev begravet på Nykøbing Kirkegård.



Figur 108 Cecilie og Peder Nielsen Bech - Billede fra Lokalkivet på Mors

5.8. **Kirstine Thomsen** blev født den **12. november 1869** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 14. november i Redsted Kirke. Hun blev konfirmeret den 5. oktober 1884 i Hvidbjerg Kirke (konfirmationer skiftede mellem Redsted og Hvidbjerg). Den **14. november 1890** blev hun gift med **Poul Pedersen** (født den 14. januar 1859 i Tæbring sogn som søn af Maren Poulsdatter (fader ikke angivet)) i Tæbring Kirke. **Poul var enkemand efter Sidsel Hansen**, som



Figur 110 Muligvis Kirstine Thomsen ifølge notat på Lokalkivet på Mors



Figur 109 Annonce i Morsø Folkeblad den 19. december 1919

var født den 29. juni 1860 i Outrup sogn, og som døde den **25. juli 1889** 29 år gammel. De fik sammen 2 børn. I

de første år boede Poul og Kirstine i Tæbring, men mellem 1901 og 1906 flyttede de til Øster Assels, hvor de blev resten af deres tid. I starten var familien på et **husmandssted**, men de byggede senere et **hus i Øster Assels**, hvor der i underetagen var **beboelse og butik**, og på **førstesalen blev der indrettet atelier til datteren Mette**, som var blevet uddannet fotograf. Datteren Anna passede butikken. Det lå åbenbart til familien at

fotografer, for sønnen Thomas²⁸ blev også uddannet fotograf og havde butik i Aarhus. Han deltog i flere udenlandske udstillinger, og han udgav 2 lærebøger: "Lærebog i fotografi" og "Fotografisk Haandbog". Kirstine døde den **29. marts 1912** 42 år gammel og blev begravet den 5. april. Poul døde den **13. august 1925** 66 år gammel og blev begravet den 18. august. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. Billedet til højre er fra 1915 og er taget efter moderens død. Parret fik sammen 4 børn.



Figur 111 Poul Pedersen sammen med børnene Anna, Mette og Thomas - Billede fra Lokalkivet på Mors

5.9. **Jens Thomsen** blev født den **12. november 1874** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt den 19. november. Dåben blev publiceret den 25. april 1875 i Redsted Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 14. april 1889. Den **6. maj 1902** blev Jens gift med **Maren Kristine Jensen Søndergaard** (født den 16. juni 1880 i Redsted sogn som datter af Jens Christian Jensen og Ane Marie Poulsen) i Tæbring Kirke. Jens havde her et landbrug, som var den store interesse gennem mange år. Da helbredet begyndte at svigte, blev **gården overdraget til sønnen Thomas**, og parret **flyttede til Rakkeby**. Der skulle dog stadig ske noget, så **Jens hjalp mange med deres haver**. Datteren Anna Marie boede sammen med moderen i huset i Rakkeby. Jens døde den **29. oktober 1963** 88 år gammel og blev begravet den 3. november. Maren døde den **31. maj 1967** knap 87 år gammel og blev begravet den 3. juni. Begge blev begravet på Rakkeby Kirkegård. Parret fik de 2 børn, som er nævnt ovenfor.



Figur 112 Gravsten på Rakkeby Kirkegård

Efter Mettes død blev Thomas gift med enken **Anne Elisabeth Jensdatter** (født den 20. september 1821 i Vester Jølby) den **11. maj 1884** i Redsted Kirke. De fik cirka 3 år sammen, inden Jens døde i 1887. Anne blev derefter gift med Jens Erikson fra Øster Assels.

6. **Karen Marie Madsdatter** blev født den **20. maj 1829** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 24. maj i Redsted Kirke. Hun døde den **26. marts 1830** 10 måneder gammel og blev begravet den 4. april på Redsted Kirkegård.

28 Christian Pedersen

Christian Pedersen blev født i **september 1784**, og han blev døbt den 3. oktober i Karby Kirke. Han var søn af **Peder Christensen (ane nr. 56** - side 155) og **Sidsel Jensdatter (ane nr. 57** - side 155) i en søskendeflok på 8 børn, hvoraf 5 var halvsøskende. Han var også kendt som **Christian Pedersen Ørregaard/Ørgaard**. Christian døde den **4 februar 1828** 43 år gammel, og han blev begravet den 10. februar på Redsted Kirkegård. Han nåede ikke at se sit 4. barn (**Christiane**), som blev født nøjagtig 4

²⁸ [https://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pedersen_\(fotograf\)](https://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Pedersen_(fotograf))

måneder efter dødsfaldet. Der findes et skifte under Glomstrup Gods, men det er endnu ikke renskrevet på grund af forfatterens manglende kundskaber udi den gotiske skriftlæsning, men det vil formentlig bringe flere oplysninger om Christian.

29 Kirsten Christensdatter

Kirsten Christensdatter blev født den **19. oktober 1789** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt den 23. oktober. Dåben blev publiceret den 13. december i Tæbring Kirke. Hun var datter af **Christen Nielsen Fuurboe** (**ane nr. 58** - side 157) og **Maren Christensdatter** (**ane nr. 59** - side 157), og hun var den yngste i en søskendeflok på 6 børn. Kirsten døde den **21. august 1853** 63 år gammel, og hun blev begravet den 24. august på Redsted Kirkegård.

Kirsten Christensdatter og Christian Pedersen

Kirsten og Christian blev gift den **27. september 1818** i Tæbring Kirke. Forloverne var brudens far Christen Nielsen Fuurboe og hendes bror Christen Christensen Skriver. Parret fik 4 børn:

1. **Peder Christian Christiansen** blev født den **27. januar 1819**, og han blev hjemmedøbt den 30. januar. Dåben blev publiceret den 18. april i Redsted Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 4. april 1834. Han forblev ungkarl, og han døde den **24. april 1845** 26 år gammel af en **lungesygdom**. Han blev begravet den 10. maj på Redsted Kirkegård.
2. **Chresten Christiansen** blev født den **26. maj 1822** i Redsted sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 14** - side 51.
3. **Mads Christiansen** blev født den **2. juni 1825** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 18. september i Redsted Kirke. Mads døde den **4. november 1827** knap 2½ år gammel, og han blev begravet den 11. november på Redsted Kirkegård.
4. **Christiane Christiansdatter** blev født den **4. juni 1828** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 28. september 1828 i Redsted Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 23. april 1843. **Hun lærte aldrig sin far at kende, da han døde 4 måneder, før hun blev født.** Den **16. november 1876** blev hun gift med **Poul Christian Pedersen** (født den 10. januar 1803 i Rakkeby sogn som søn af Peder Nielsen og Karen Sørens datter) i Karby Kirke. Han var **enkemand efter Johanne Nielsdatter**, som døde den **10. februar 1876** 66 år gammel. Poul Christian døde den **22. oktober 1891** 88 år gammel, og han blev begravet den 30.

oktober. Christiane døde den **23. marts 1903** og blev begravet den 29. marts. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. Parret fik ingen børn sammen.

Kirsten Christensdatter og Søren Jensen Kankelborg

Kirsten blev efter Poul Christians død gift med **Søren Jensen Kankelborg** (født i september 1802 i Rakkeby sogn som søn af Jens Pedersen og Dorthe Sørens datter) den **21. december 1830** i Redsted Kirke. Efter Kirstens død i august 1853 giftede Søren sig med **Dorthe Catrine Jensdatter** (født den 16. oktober 1820 i Karby sogn) den **18. december 1853**, og de fik sammen 2 børn. Kirsten og Søren fik sammen ét barn:

5. **Jens Christian Sørensen** (også kendt med efternavnet **Kankelborg**) blev født den **29. juli 1832** i Redsted sogn, og han blev døbt den 17. november i Redsted Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 11. april 1847. Som 19-årig i 1851 kom ud at tjene i Vejerslev sogn hos P. Chr. Clausen, og da han rejste til Frøslev sogn i 1860 havde han haft plads i mere end 6 år hos Søren Pedersen Bjerregaard - altså en rimelig stabil arbejdskraft. I 1862 rejste han tilbage til Redsted sogn. Han blev gift med **Kirsten Poulsdatter** (født den 21. august 1842 i Mollerup sogn som datter af Poul Christian Pedersen Arup og Johanne Nielsdatter) den **2. december 1864** i Redsted Kirke. I 1867 købte han ejendommen **Nøraavej 3** i Redsted by, og den blev familiens bosted frem til 1908, hvor den blev solgt til Chr. Jensen Vestergaard. Det var et lille husmandssted på omkring 1 hektar, og hans titel var nævnt som "**husmand og høker**²⁹". Kirsten døde den **11. januar 1915** 72 år gammel og blev begravet den 18. januar. Jens Christian døde den **31. marts 1921** 88 år gammel, og han blev begravet den 7. april. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. Parret fik 9 børn:

5.1. **Søren Christian Sørensen** blev født den **27. marts 1865** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 9. juli i Redsted Kirke. Han blev konfirmeret den 20. april 1879 i Karby Kirke, og han findes i folketællingen i 1880 som en del af forældrenes husstand. Derefter er der ikke indtil videre yderligere oplysninger.

5.2. **Kirstine Sørensen** blev født den **17. august 1867** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 24. august i Redsted Kirke. Hun blev konfirmeret den 2. oktober 1881 i Karby Kirke. Den **14. oktober 1892** blev hun gift med **Anders Hølleddig Mikkelsen** (født den 11. januar 1861 i Redsted sogn som søn af Mikkel Andersen Hølleddig og Karen Marie Christensen) i Redsted Kirke. Deres samliv var i **Ljørslev sogn**, hvor Anders døde den **29. oktober 1928** 67 år gammel og blev begravet den 2. november. Kirstine døde

²⁹ Høker er en person, som driver småhandel. I anden halvdel af 1800-tallet blev omvarende høkere gradvis afløst af butikshandlere, hvoraf nogle beholdt betegnelsen høker. Høkernes ret til udskænkning af øl og brændevin bortfaldt med Beværterloven af 10.5.1912.

den **6. januar 1956** 88 år gammel og blev begravet den **11. januar**. Begge blev begravet på Ljørslev Kirkegård.

5.3. **Johanne Kathrine Sørensen** blev født den **29. maj 1870** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den **25. december** i Redsted Kirke. Hun blev konfirmeret den **20. april 1884** i Karby Kirke. Den **18. oktober 1892** blev hun gift med **Christen Jensen** (født den **3. februar 1869** i Lihme sogn i Salling som søn af Jens Peter Christensen og Maren Andersen) i Redsted Kirke. I **1903** købte de ejendommen **Vesterbro 3** i **Nykøbing**, og Christens hverv var nævnt som **"træhandler og støberiarbejder"**. Senere flyttede de til **Fruevej 42**, som blev deres seneste fælles bopæl. Parret var kendt under **efternavnet Vestergaard**. Christen døde den **4. marts 1945** 76 år gammel og blev begravet den **9. marts**. Johanne døde den **13. november 1962** 92 år gammel. Begge blev begravet på Nykøbing Kirkegård. Parret fik 9 børn.

5.4. **Jensine Kirstine Sørensen** blev født den **20. november 1872** i Redsted sogn og blev døbt den **1. december** i Redsted Kirke. Hun blev gift med **Kristen Jensen** (født den **30. marts 1867** i Gjellerup sogn, i Hammerum Herred i Ringkøbing Amt som søn af Laurids Jensen og Karen Andersen) den **24. maj 1901** i Redsted Kirke (dobbeltbryllup sammen med søsteren Pouline). Kristen er omtalt som **trikotagefabrikant i Hammerum**, og der er fundet en enkelt annonce, hvor han søgte efter **"maskere"**³⁰. Ellers er der ikke fundet oplysninger om parret.



Figur 113 Annonce i Herning Folkeblad den 6. august 1902

5.5. **Pouline Christine Sørensen** blev født den **4. april 1875** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den **24. oktober** i Redsted Kirke. Hun blev gift med **Peder Kristian Sørensen** (født den **27. januar 1873** i Øster Assels sogn som søn af Lars Christian Sørensen og Karen Jeppesdatter) den **24. maj 1901** i Redsted Kirke (dobbeltbryllup sammen med søsteren Jensine). Det første par år boede de i Nykøbing, men flyttede så til **Mollerup**, hvor de **købte en gård**, som de drev til 1936. Gården blev overdraget til en søn, og de **byggede et hus på en grund**, der blev udstykket fra gården. Her havde de så **10 år sammen**, inden Christian døde den **6. maj 1946** 73 år gammel, og han blev begravet den **10. maj**. Hun fortsatte med at bo i huset i mere end **20 år endnu**, og hun døde i **1971** 96 år gammel. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. I forbindelse med hendes 90-års fødselsdag var der en længere tekst i **Morsø Folkeblad** den **3. maj 1965**, og på det tidspunkt var hun den **ældste person i Mollerup sogn**. Det fortælles her, at hendes far var handelsmand, og han købte f.eks. gæs, som Pouline som skolepige hjalp med at drive til Skive.



Figur 114 Gravsten på Mollerup Kirkegård

³⁰ Der er ikke fundet en nærmere forklaring på denne titel, men det kan have været en person til klarlægning af maskiner til strikkeopgaver.

Det er svært at forstå, hvordan man kunne holde styr på sådan en flok på så lang en strækning med en færgeoverfart undervejs. I sine unge år syede hun for folk og havde en stor kundekreds rundt om på gårdene i Sønderherred. Parret fik 7 børn

5.6. **Vilhelmine Johanne Jakobine Sørensen** blev født den 17. december 1877 i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 23. december. Dåben blev publiceret den 3. februar 1878 i Redsted Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 11. oktober 1891 med aldersdispensation. Den 1. maj 1904 blev hun gift med **Poul Jensen Søndergaard** (født den 9. december 1875 i Redsted sogn som søn af Jens Kristian Nielsen og Ane Marie Poulsdatter) i Redsted Kirke. Familien boede på matrikel 20^c i Redsted sogn, som er en del af **Thissingvej 6** lidt sydvest for Redsted. Den blev købt den 31. december 1899 af Poul Jensen, som var morfar til nærværende Poul, og som den 20. december 1875 havde købt ejendommen af Vilhelmines far, Jens Christian Sørensen. Ejendommen blev solgt igen omkring årsskiftet 1928/29, hvorefter familien købte ejendommen **Porsmark 3**, som ligger lidt nord for **Thissinghuse**. Vilhelmine døde den 2. juli 1948 70 år gammel og blev begravet den 7. juli. Poul døde den 17. februar 1959 83 år gammel og blev begravet den 23. februar. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård.



Figur 117 Poul og Vilhelmine sammen med børnene Jens Kristian og Kirsten omkring 1910 og til højre aftægtskone Maren Hansdatter (født 1822 – Pouls mormor). Lokalkiv på Mors.



Figur 115 Annonce i Morsø Folkeblad den 6. juli 1948



Figur 116 Man lever livet farligt - annonce i Morsø Folkeblad den 28. april 1928

5.7. **Syvine Sofie Sørensen** blev født den 15. maj 1880 i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 6. juni. Dåben blev publiceret den 15. september i Redsted Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 1. april 1894 med aldersdispensation. Det vides, at hun i 1905 tog efternavnet **Kankelborg**, men ellers er der ikke indtil videre fundet oplysninger om hende.

5.8. **Kristjane Ottomine Sørensen** blev født den 7. juni 1883 i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 10. juni. Dåben blev publiceret den 14. oktober i Hvidbjerg Kirke. Hun blev konfirmeret den 25. april 1897 i Redsted Kirke med aldersdispensation. Hun blev gift den 31. juli 1921 med **Anton Kristian Jensen** (født den 22. december 1876 i Redsted sogn som søn af Niels Kristian Jensen Kegler og Jensine Mikkelsen) i Redsted Kirke. Han var **enkemand efter Ane Dorthea Pedersen**, som var død i 1920, og som han havde 5 børn sammen



Figur 118 Anton Jensen -Morsø Folkeblad 20. december 1956

med. I 1929 var han **spidskandidat på liste A³¹ (Venstre)**, men der var en anden på listen, som fik flere stemmer og derfor blev listens eneste medlem af sognerådet. Han begyndte som **tømrermester i Vejerslev** i 1896. Efter 7 år ville han være landmand og købte i stedet for et **landbrug i Ørding**, hvor han dog samtidig **lavede tømrerarbejde** af hensyn til økonomien. Efter yderligere 6 år blev landbruget solgt, og han begyndte som **tømrermester i Redsted**, hvor han fik en god forretning med op til 16 timers arbejde om dagen. Han har bl.a. **restaureret flere kirker på Mors**, herunder Vejerslev Kirke i 1903 og Redsted Kirkes tårn i 1936. I **februar 1941 køber Anton Vils Cementstøberi på Næssundvej** i en handel, der blev ordnet af vores hovedperson Kristen. **Cementstøberiet blev senere overdraget til sønnen Johannes Kankelborg**, og det lå i øvrigt på modsatte side af vejen, hvor vores hovedperson Kristine boede sammen med datteren Esther. Kristiane døde den **29. august 1937** 54 år gammel og blev begravet den 3. september. Anton døde den **27. februar 1964** 87 år gammel og blev begravet den 2. marts. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. Parret fik ét barn sammen - ovennævnte Johannes.

5.9. **Valdemar Nikolaj Sørensen** blev født den **1. september 1886** i Redsted sogn, og han blev døbt den 17. oktober i Redsted Kirke. Han blev konfirmeret den 30. september 1900 i Hvidbjerg Kirke. Den **8. november 1912** blev han gift med



Figur 122 Petrea Kankelborg - Morsø Folkeblad 2. november 1962

Mette Petrea Sørensen (født den 25. august 1882 i Øster Assels sogn som datter af Jens Peter Sørensen og Maren Marinussen) i Øster Assels Kirke. Familien optræder derefter med **efternavnet Kankelborg**. I 1910 startede Valdemar en **Vognmandsforretning** i Nygade i Nykøbing. I 1912 købte han **ejendommen Svanholm på Skarntydevej 18 i Vejerslev**, og den var bo-stedet frem til sommeren 1929, hvorefter man **flyttede til Næssundvej 176 i Vils**, som blev købt af cementstøber Søren Østergaard, hvis



Figur 121 Valdemar Kankelborg - Morsø Folkeblad 2. november 1962

første kone Johanne var datter af Jacob Christensen (**ane nr. 4** - side 16) og Dorthea Marie Madsen (**ane nr. 5** - side 20). Det var Søren Østergaards enke Marie Østergård, der solgte cementstøberiet til Valdemars søsters mand i 1941 som nævnt ovenfor. Mens de havde Svanholm, var Valdemar en tid **medlem af sognerådet**, men ellers var det handel, der havde hans store interesse, og ikke mindst i Vils-tiden ses mange annoncer i



Figur 120 Gravsten på Vejerslev Kirkegård



Figur 119 Notits i Morsø Folkeblad den 26. februar 1941

³¹ Socialdemokratiet havde bogstav C

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

Morsø Folkeblad om handel. Som ung havde han "børste"-arbejde³² og var med til at anlægge havnen på Fuur, og han var også kusk på frugtkonserverfabrikken i Hadsund. Begge var præget af sygdom - Petrea måtte trækkes med sygdom i en årrække, og Valdemar havde en sukkersygd, der til sidst gjorde ham blind. Petrea døde den 22. april 1963 80 år gammel, og hun blev begravet den 4. maj. Valdemar døde den 2. april 1964 77 år gammel og blev begravet den 6. april. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

30 Anders Nielsen Kjeldgaard

Anders Nielsen Kjeldgaard blev født i maj 1800 i Vester Assels sogn (ejendommen endnu ikke fundet), og han blev døbt den 26. maj i Vester Assels Kirke. Han var søn af **Niels Andersen Kjeldgaard** (ane nr. 60 - side 161) og **Maren Christensdatter** (ane nr. 61 - side 161) som den mellemste af 3 søskende. I marts 1815 blev han konfirmeret i Vejerslev Kirke med karakteren "godt" i såvel kundskab som opførsel. I 1818 flyttede han til Ørding sogn for at tjene, og først i 1828 vendte han tilbage til Vejerslev sogn, hvor han den 18. juni 1829 overtog ejendommen **Kridtvej 18** (se kort på side 51) godt og vel et halvt års tid efter giftermålet med **Karen Marie Larsdatter**. Det blev hans hjem og arbejdssted frem til hans død den 1. december 1855 (55 år gammel), og han blev begravet den 9. december på Vejerslev Kirkegård.

31 Karen Marie Larsdatter

Karen Marie Larsdatter blev født den 29. august 1800 i Tæbring sogn som datter af **Lars (Laust) Jensen Hviid** (ane nr. 62 - side 163) og **Ane Christensdatter Fuurboe** (ane nr. 63 - side 163). Hun var den førstefødte i en søskendeflok på 10 børn. Fødestedet er dog lidt usikkert, for den beror på et notat om forældrenes bopæl ved Karen Maries konfirmation, som fandt sted i 1816 i Ørding Kirke, hvor hun fik karakteren "udmærket godt" i såvel kundskab som opførsel. Det kunne tyde på, at hun var kommet ud at tjene på et ret tidligt tidspunkt i Ørding sogn, og hun blev tilsyneladende i sognet frem til giftermålet i 1828 eller i mere end 12 år. Det er dog ikke sikkert, at det har været i samme plads hele tiden.

³² En børste var en omrejsende arbejdsmand, typisk nogle af dem der arbejdede ved jernbanen eller opførelse af større bygninger. De rejste fra sted til sted.

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

Efter Anders' død fortsatte hun ejerskabet af husmandsstedet frem til 1859, hvor det solgtes til **svigersønnen Chresten Christiansen, som var gift med datteren Mariane**. I forbindelse med salget blev der indgået en aftægtskontrakt til sikring af alderdommen:

1. Årligt leveres $1\frac{1}{2}$ tønne rug og $1\frac{1}{2}$ tønne Byg samt 2 skæppe havre af god kvalitet til boligen med det halve til 1. maj og 1. november.
 2. Et får fødes og græsser på ejendommen, og der leveres 2 gæs hvert efterår og årligt 4 pund smør med det halve til hvert års 1. maj og 1. november. Daglig leveres 1 pot sød mælk om sommeren og $\frac{1}{2}$ pot om vinteren nymalket, og til hvert års efterår leveres 4 skæppe³³ kartofler.
 3. Af ildebrændsel leveres årligt 3 læs Skudtørv³⁴ med 40 snese til hvert læs og ét læs Fladtørv³⁵ á 16 snese - alt leveret godt og tørt til hende i rette tid.
 4. I husets østre ende skulle der indrettes en aftægtsbolig med stue og køkken og med plads til ildebrændsel. Den skal vedligeholdes godt og forsvarligt af såvel den nuværende som de efterfølgende ejere.
 5. Ved indflytning i aftægtsboligen kunne hun medtage det bohavede, som hun finder fornøden. Efter hendes død skal det tilbageleveres til den aktuelle ejer af huset.
 6. Hun skulle have fri adgang til bryggerskedel, bageovn og brønd.
 7. Når hun afgik ved døden, skulle ejeren bekoste en begravelse efter egnens skik og brug mod at modtage alt det indbo, hun havde modtaget i aftægtsboligen, og heri medregnes gangklæder og ting.
 8. Til sikkerhed for kontraktens opfyldelse fik den 1. prioritets panteret i ejendommen.
- Karen Marie døde den **20. maj 1887** 86 år gammel i Fredsø, og hun blev begravet den 27. maj på Vejerslev Kirkegård. Hun kan muligvis have været på besøg eller taget ophold hos datteren Else, som boede i Lødderup sogn, og så var hun død, mens hun opholdt sig dér. Dødsårsagen er anført som "alderdom" - ret så sædvanligt!

Karen Marie Larsdatter og Anders Nielsen Kjeldgaard

Karen Marie og Anders blev gift den **9. november 1828** i Ørding Kirke, hvor forloverne dels var gommens far og dels var boelsmand Jens Madsen af Ørding. Uden at vide det er det meget tænkeligt, at Jens Madsen har været Karen Maries husbond, som hun

³³ Skæppe er en gammel måleenhed for rumfang. 1 skæppe svarer til 17,39 liter. Enheden blev officielt afskaffet i 1907.

³⁴ Skudtørv, som skæres i moser og derpå køres, eller skydes som det hed, på en trillebør til tørrepladsen. Æltede tørv kaldes ikke skudtørv.

³⁵ Fladtørv var gravet af overfladen i en lynghede. De egnede sig godt for bilæggerovnene, som dengang endnu var almindelige, for de holdt ilden godt, der blev kun lidt aske, og de gav ingen "tørvelugt".

måske havde tjent hos i mange år. Som nævnt ovenfor blev **husmandsstedet på Kridtvej 18** i Vejerslev sogn deres fælles bosted, og her blev deres 6 børn opfostret:

1. **Niels Andersen** blev født den **14. december 1829** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 26. december. Dåben blev publiceret den 4. april 1830 i Vejerslev Kirke. Han blev dog ikke ret gammel, idet han døde den **20. marts 1835** knap 5½ år gammel, og han blev begravet den 29. marts på Vejerslev Kirkegård. Han var ved dødsfaldet nævnt i kirkebogen som **Niels Andersen Kjeldgaard**.
2. **Mariane Andersdatter** blev født den **6. juni 1832** i Vejerslev sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 15** - side 52.
3. **Jens Christian Andersen Kjeldgaard** blev født den **2. oktober 1834** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 15. oktober. Dåben blev publiceret den 21. december i Vejerslev Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 15. april 1849 med karakteren "meget god" i såvel kundskaber som opførsel. Kort tid efter konfirmationen flyttede han til Frøslev sogn, hvor han opholdt sig i 4 år, og i enten hele perioden eller en del af den tjente han hos Christen Pedersen Bechhøi. Som 18-årig flyttede han tilbage til Vejerslev sogn, men allerede året efter vendte han tilbage til Frøslev, hvor han nu tjente hos Sidsel Pedersdatter, der var enke efter Christen Pedersen Bechhøi - altså **samme arbejdsplads**. 2 år senere - i **1855** - vendte han tilbage til **Vejerslev sogn**, hvor han opholdt resten af livet. Den **9. december 1860** blev han gift med Mette Marie Thomasen (født den 28. juli 1835 i Blidstrup sogn som datter af Thomas Thomasen og Ædil Marie Cortsdatter) i Blidstrup Kirke. Deres liv og lev-



Figur 125 Annonce i Morsø Folkeblad den 9. august 1894

ned tog udgangspunkt på **matrikel 16^c**, der nu (2020) er en del af ejendommen **Kridtvej 23** i den allerøstligste del af Vejerslev sogn nær Centrum. Ud over at drive landbruget havde **Jens Christian en slagterforretning i 50 år**, og i mange år havde han hver lørdag sin stude på **Kirketorvet i Nykøbing**. Han var bekendt for sine velbehandlede førsteklasses varer, og det faldt ham aldrig ind at købe kreaturer til slagting, der fejlede blot det mindste, som der står i nekrologen efter ham. I det offentlige liv blev der ret hurtigt gjort brug af ham, og gennem en lang årrække havde han **sæde i sognerådet**. Ejendommen blev overdraget til svigersønnen Frederik Laustsen, der var gift med den yngste datter Karoline. Han døde den **24. februar 1928** som sognets næstældste indbygger 93



Figur 123 Annonce i Morsø Folkeblad den 8. maj 1879

år gammel og blev begravet den **1. marts**. Mette Marie var død den **5. oktober 1910** 75 år gammel, og hun blev begravet den **11. oktober**. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Mette Marie og Jens Christian fik sammen 7 børn. De havde dog den sorg at miste 2 børn med 6 dages mellemrum i 1879, nemlig de to ældste sønner Anders på knap 18 år og Carl på knap 12 år.



Figur 124 Annonce i Morsø Folkeblad den 27. februar 1928

- 3.1. **Anders Kjeldgaard** blev født den **12. juli 1861** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 10. november i Vejerslev Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 10. oktober 1875. Anders døde den **3. maj 1879** i Vejerslev sogn, og han blev begravet den 11. maj på Vejerslev Kirkegård. Dødsårsagen er af ligsynsmændene anført som **brystsvaghed**³⁶.
- 3.2. **Ane Thomine Marie Kjeldgaard** blev født den **21. juli 1864** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 24. juli. Dåben blev publiceret den 16. oktober i Vejerslev Kirke. Den **14. oktober 1884** blev hun gift med **Peter Marinus Pedersen** (født den 2. marts 1862 i Øster Assels sogn som søn af Peder Christian Jensen og Mariane Lauritsen Lund). De fik sammen én søn, som blev født knap 2 uger efter faderens død den **24. februar 1896** knap 34 år gammel, og som fik akkurat samme navn som faderen. Indtil videre har det ikke været muligt at finde flere oplysninger om parret.
- 3.3. **Carl (Karl) Kjeldgaard** blev født den **2. august 1867** i Vejerslev sogn. Han døde den **9. maj 1879** knap 12 år gammel (6 dage efter storebror), og også her anfører ligsynsmændene **brystsvaghed** som dødsårsag. Han blev begravet den 18. maj på Vejerslev Kirkegård.
- 3.4. **Kristian Kjeldgaard** blev født den **6. april 1870** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 9. april. Dåben blev publiceret den 3. juli i Vejerslev Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 20. april 1884 og fik karakteren "meget godt" i såvel kundskaber som opførsel. I modsætning til de fleste tidligere omtalte personer flyttede Kristian meget gennem årene:
- 3.4.1. Ved giftermålet i **1896** var han **gæstgiver** i **Sallingsund** - måske uden at eje en ejendom.
- 3.4.2. I **1896** købte han en ejendom omkring **Refshammer** i Nykøbing - cirka mellem Fruevej og Johan Riis' Minde.
- 3.4.3. Denne ejendom blev i **1898** mageskiftet med en ejendom i **Sundby**, som nu (2020) er en del af **Brungårdsvej 3** - "Hansminde".
- 3.4.4. I **1901** solgtes ejendommen i **Sundby**, og det er ikke lige til at se, hvor familien har boet før i **1904**, hvor han købte en ejendom på **hjørnet af Skyttevej og Næssundvej** i Karby.
- 3.4.5. I **1913** solgte han ejendommen på **Skyttevej** og købte i stedet for en ejendom lige nord for Karby, som nu (2020) er en del af **Ørndrupvej 40**. På ejendommen var der "*thinglæst Strandsynsforretning om Forbud mod Bortskaffelse af Sten og Grus m.v. fra Forstranden*", så ejendommen har strakt sig fra stranden norden og østen om Karby over til Næssundvej, hvorfra der ved afståelsen i 1920 blev udstykket grunde til husnumrene 408-418 m.fl.
- 3.4.6. I **1920** flyttede han østen for Karby til **matrikel 32^d** med adressen **Næssundvej 383**. Ejendommen blev solgt igen i **1927**.
- 3.4.7. Inden den tid havde han dog i **1924** købt ejendommen **Langkæret 12** i Glomstrup - kaldet "**Horsagergård**". Det blev **hans sidste bosted**, og enken



Figur 126 Annonce i Morsø Folkeblad den 15. maj 1879

³⁶ Brystsvaghed er et ældre udtryk for lungetuberkulose.

solgte den i sommeren **1935**. Hun havde muligvis fået en aftægtskontrakt, for det var stadig hendes adresse ved folketællingen i 1940.

Den **28. april 1896** blev han gift med **Margrethe Jensen** (født den 2. november 1869 i Ydby Sogn i Refs Herred som datter af Niels Kjærgaard Jensen og Maren Andersen) i Udby Kirke. Han havde lært faderens håndværk som **slagter** og drev i en periode slagterforretning. Det er dog sandsynligt, at han senere blev **hjemmeslagter**, for titlen "slagter" følger ham ved folketællingerne - også når han



Figur 127 Annonce i Morsø Folkeblad den 6. december 1948

ejede landbrugsejendom. Kristian døde den

18. juni 1932 62 år gammel og blev begravet den **24. juni**. Margrethe døde i Redsted den **3. december 1948** 79 år gammel og blev begravet den **8. december**. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. Parret fik 8 børn sammen.



Figur 128 Annonce i Morsø Folkeblad den 21. juni 1932

3.5. **Kirsten Marie Kjeldgaard** blev født den **12. november 1872** i Vejerslev sogn og blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 19. januar 1873 i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 17. april 1887. Den **17. maj 1892** blev hun gift med **Claus Gottlieb Kjærulff Jensen** (født den 1. oktober 1867 i Hvidbjerg sogn i Refs Herred som søn af Peder Jensen og Ane Søe Jensen) i Vejerslev Kirke. Claus tog senere **efternavnet Damsgaard**, så i daglig tale var de kendt som **Marie Damsgaard** og **Gottlieb Damsgaard**. I starten boede parret på Mors, men flyttede til **Skyum sogn i Thy** i 1909 til gården "**Kærsholm**" på **Skyumvej 132**. Gottlieb døde den **18. marts 1915** 47 år gammel på Koldby Sygehus og blev begravet den 24. marts på Skyum Kirkegård. Efter Gottliebs død boede Marie hos sine børn, og hendes sidste opholdssted var i **Villerslev sogn**, hvor hun ifølge Thisted Dagblad i de sidste år fik megen hjælp af en ugift datter. Marie og Gottlieb fik 7 børn sammen, hvoraf 2 var døde inden moderens død den **24. marts 1948**. Hun blev begravet på Villerslev Kirkegård den 29. marts. Hun blev 75 år gammel.

3.6. **Emma Kathrine Marie Kjeldgaard** blev født den **22. april 1875** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 30. april. Dåben blev publiceret den 4. juli i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 28. april 1889. Den **5. maj 1896** blev hun gift med **Seir Dissing Andersen** (født den 25. februar 1871 i Lødderup sogn som søn af Lars Dissing Andersen og Karen Pedersen) i Vejerslev Kirke. De boede først i **Krejbjerg sogn** i Rødding Herred i Viborg Amt for senere at flytte til **Tørring sogn** i Skodborg Herred i Ringkøbing Amt, og til sidst boede de i **Kattrup sogn** i Voer Herred i Skanderborg Amt. Her døde



Figur 129 Emma Dissings gravsted på Horsens Nordre Kirkegård

Seir den **10. januar 1929** 57 år gammel, og han blev begravet den 17. januar på Katstrup Kirkegård. Emma døde den **1. februar 1967** 91 år gammel, og hun blev begravet på Horsens Nordre Kirkegård. Bopælen var **Kjeldsensvej 4 i Horsens**. Parret fik 10 børn sammen.

3.7. **Karoline Kjeldgaard** blev født den **22. november 1881** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 8. december. Dåben blev publiceret den 6. april 1882 i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 12. april 1896. Den **9. august 1903** blev hun gift med **Frederik Carl Christian Laustsen** (født den 2. marts 1879 i Lødderup sogn som søn af Laust Jensen Kortsen og Else Nielsen) i Vejerslev Kirke. I **1904** flyttede parret til Kridtvej i Vejerslev sogn, hvor de overtog Karolines fødehjem på **Kridtvej 18** - se kort på side 51. Ud over at være en dygtig landmand blev Frederiks evner udnyttet på mange andre områder. Han havde et par perioder i **sognerådet**, og han var i **menighedsrådet** og **skolekommissionen** samt i bestyrelsen for **Brugsforeningen**. Han var også en ivrig **afholdsmand**, og han var i en årrække formand for den lokale afholdsforening. I **1936 overdrog de gården til en søn og flyttede til Nykøbing**. Frederik døde den **15. juni 1959** 80 år gammel og blev begravet den 21. juni. Karoline døde den **29. december 1967** 86 år gammel og blev begravet den 3. januar 1968. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. De fik sammen 7 børn, hvoraf det ene døde $\frac{3}{4}$ år gammel. 2 døtre boede sammen med moderen ved hendes død.



Figur 130 Gravsten på Vejerslev Kirkegård

4. **Niels Andersen Kjeldgaard** blev født den **9. juli 1837** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 13. juli. Dåben blev publiceret den 1. november i Vejerslev Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 18. april 1852. Sammen med sin husbond flyttede han som 18-årig til Sæby i Salling, og han kom tilbage til Vejerslev sogn som 28-årig. Han døde den **25. maj 1866** 28 år gammel, og han blev begravet den 3. juni på Vejerslev Kirkegård.
5. **Else Andersen Kjeldgaard** blev født den **8. december 1839** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 26. december. Dåben blev publiceret den 1. marts 1840 i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 23. april 1854. Den **9. december 1873** blev Else gift med **Jens Nielsen** (født den 22. juli 1828 i Blidstrup sogn som søn af Niels Jensen og Karen Pedersdatter) i Vejerslev Kirke. Han var **enkemand efter Kirsten Christensdatter** og boede i Redsted sogn, hvor han også var kendt som **Jens Villadsen**. Dette ægteskab varede dog ikke længe, da Jens døde allerede den **10. november 1878** 50 år gammel. Kort tid efter - den **9. marts 1879** - blev Else gift igen. Denne gang med **Michel Christian Jørgensen** (født den 30. marts 1840 i Lødderup sogn som søn af Jørgen Christensen og Ane Pedersdatter) i

Lødderup Kirke, og bopælen blev nu i **Fredsø** i Lødderup sogn omkring ved **Asselsvej 81** (2020). Af annoncer i Morsø Folkeblad fremgår det, at parret havde en del at gøre med **Indre Mission** i Fredsø, og det fremgår af dødsannoncen, at han var **veteran fra 1864**. Michel døde den **20. december 1916** 76 år gammel og blev begravet den 23. december. Else døde den **4. juli 1919** 79 år gammel og blev begravet den 7. juli. Begge blev begravet på Lødderup Kirkegård. Else og Jens fik ét barn sammen:

5.1. **Katrine Kirstine Nielsen** blev født den **17. november 1877** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 24. februar 1878 i Redsted Kirke. Katrine blev konfirmeret den 10. april 1892 i Lødderup Kirke, hvor hun også blev gift den **14. august 1903** med **Jens Frederiksen** (født den 21. april



Figur 133 Annonce i Morsø Folkeblad den 21. juni 1928

1875 i Ørre sogn i Hammerum Herred i Ringkøbing Amt som søn af Frederik Ildsgaard Jensen og Johanne Madsen). Jens var ansat ved Statsbanerne som **portør** og senere som **togfører**. Familien boede i starten i **Toftegade 8** i Nykøbing, men flyttede senere til **Klingenberggade 6**, hvor de begge var, indtil de døde. Parret fik kun ét barn, som døde knap 24 år gammel, mens han var kommis i Hillerød. Jens døde den **8. juni 1946** 71 år gammel og blev begravet den 13. juni. Katrine, som også var kendt som **Katrine Frederiksen**, døde den **30. april 1950** 72 år gammel. Alle 3 blev begravet på Nykøbing Kirkegård.



Figur 131 Annonce i Morsø Folkeblad den 21. december 1916



Figur 132 Annonce i Morsø Folkeblad den 12. juni 1946

6. **Lars Christian Andersen Kjeldgaard** blev født den **3. februar 1842** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 15. februar. Dåben blev publiceret den 28. marts i Vejerslev Kirke, hvor han også blev konfirmeret den 30. marts 1856. På dén tid tog man det ikke så nøje med navnet, så Lars Christian blev i de fleste tilfælde til **Laust Kjeldgaard** og en enkelt gang til **Laurits Kjeldgaard**. Umiddelbart efter konfirmationen i 1856 kom han ud at tjene i Outtrup sogn, hvor han var hele sommeren. Til november kom han tilbage til Vejerslev for at tjene hos Niels Christian Michelsen på Vilsgaard, og ham kom han tilbage til senere



Figur 134 Notits i Morsø Folkeblad den 16. oktober 1877

2 X TIPOLDEFORÆLDRE

efter at lave tjent i både Frøslev og Ljørslev sogne. Lødderup sogn trak også i ham, og det har muligvis været hans kommende hustru, der var årsag til det. Den **21. maj 1865** blev han gift med **Karen Marie Christensdatter** (født den 3. april 1840 som datter af Christen Christensen og Kirsten Marie Willadsdatter) i Lødderup Kirke. Et stykke tid efter brylluppet flyttede de til Vejerslev sogn, hvor han startede som **husmand og tækker**. Der var allerede på det tidspunkt handelsblod i årerne, for i 1877 købte han et stykke jord af Christen Frøslev i Nykøbing, hvor han opført et hus for at sælge det videre til Anders Møller i Bjergby. Han blev herefter **præstegårdsforpagter** i Vejerslev i en



Figur 135 Glintholm i Vejerslev by

At det Nygte, som med min Vilje er bleven udspredt om Forpagter Laust Kjeldgaard i Vejerslev, naa falde bort, og saaledes dødt og magtesløst være, befyndt gjøres herved.
Vejerslev, d. 22. Juli 1885.
Niels Ar. Jensen.

Figur 136 Annonce i Morsø Folkeblad den 22. juli 1885

årrække indtil 1901. Inden da havde han købt gården **Glintholm** i Vejerslev på **Skarntydevej 21** vest for Vejerslev by. I Vejerslev sogn var han medlem af **sognerådet** og havde flere andre tillidsposter. Også dengang kunne der sættes rygter i gang, og der havde

Undertegnede begynder straks en Ejendomskommissionsforretning. Købere og Sælgere af Ejendomme bedes henvende sig til
Laust Kjeldgaard,
Vodstrup ved Nykøbing.

Figur 137 Annonce i Morsø Folkeblad den 16. januar 1907

åbenbart været noget i gang af en karakter, som betød, at rygtesprederen måtte spændere en annonce i avisen. Derefter flyttede han til **Nykøbing** og ernærede sig i mange år som **ejendomskommissionær** og **kreaturhandler**.

At min kære Hustru,
Karen Marie Kjeldgaard,
85 Aar gl., i Dag er død, bekendtgøres for Slægt og Venner.
Rakkeby, d. 7. April 1925.
Laust Kjeldgaard.
Begravelsen er bestemt til 2. Panskedag, d. 13. April, ved Hjemmet Kl. 1, ved Rakkeby Kirke Kl. 4¼ præcis.

Figur 139 Annonce i Morsø Folkeblad den 8. april 1925

Det bekendtgøres herved, at vor kære Bedsteader,
Laust Kjeldgaard,
i Nat er afgaaet ved Døden, 88 Aar.
Rakkeby, den 5. Maj 1930.
Laura Buch.
Karen og Jens Larsen.
Begravelsen er bestemt til Fredag den 9. Maj Kl. 1 ved Hjemmet.

Figur 138 Annonce i Morsø Folkeblad den 6. maj 1930

han blev begravet den 9. maj. Begge blev begravet på Rakkeby Kirkegård. Parret fik 3 børn sammen:

6.1. **Anders Kjeldgaard** blev født den **25. august 1865** i Lødderup sogn, og han blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 29. oktober i Lødderup Kirke. I **1891 emigrerede han til Amerika** ifølge en passagerliste fra Ellis Island i New York, og så er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

6.2. **Kristine Marie Kjeldgaard** blev født den **29. november 1871** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 1. december. Døben blev publiceret den 28. marts 1872 i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev konfirmeret den 18. april 1886. Den **16. april 1901** blev hun gift med **John Knudsen Jakobsen** (født den 12. januar 1872 i Redsted sogn som søn af Jakob Christensen (kaldet Buch) og Mette Marie Johnsen) i Vejerslev Kirke. I daglig tale var de kendt som **Kristine Buch** og **John Buch**. John havde etableret sig som **tømremester i Rakkeby** 7 år før giftermålet, og da han var en dygtig håndværker, fik han en rigtig god forretning, hvor han på et tidspunkt beskæftigede op til 10 svende. Der ud over havde han **mange offentlige hverv**, hvoraf **jobbet som sognefoged** nok var den vigtigste. Det fik en varighed på **38 år**, og det sluttede et halvt års tid, før han døde. I efteråret **1940** fik John overrakt **Dannebrogordenen** af politimesteren for lang og tro tjeneste som sognefoged og lægdsmand i 28 år. Kristine og John fik 4 børn sammen, hvoraf det sidste dog kun blev $\frac{3}{4}$ år gammel. Kristine døde den **24. marts 1922** og blev begravet på Rakkeby Kirkegård. John giftede sig herefter med **Oline Jensdatter Skyldal** (født den 22. marts 1890 i Vile sogn), som var **enke efter Jens Christian Jensen**



Figur 141 Blåbjergvej 18 med tømrerforretning i den ene ende af huset. På billedet ses John og Kristine med dotrene Karen Marie og Mette samt lærlingen Karl Hove. Morsø Lokalarkiv.



Figur 140 Annonce i Morsø Folkeblad den 3. december 1949

6.3. **Kristen Møller Kjeldgaard** blev født den **29. april 1875**, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Han **døde den 3. maj** 5 dage gammel.

fra Durup, som døde kun 28 gammel. Oline og John fik 4 børn sammen, og Oline havde 2 børn i forvejen. John døde den **27. august 1950** 72 år gammel, og han blev begravet den 31. august. Oline døde den **1. juli 1967** 77 år gammel. Begge blev begravet på Rakkeby Kirkegård.

32 Ib Michelsen

Ib Michelsen er formodentlig født **efter 1700**, men det er ikke muligt at finde noget nærmere om ham, da der ikke er kirkebøger for Vejerslev sogn før 1744. Han var **død før 1752**, da hustruen indgik nyt ægteskab i dette år.

33 Karen Michelsdatter

Karen Michelsdatter blev født omkring **1712**, og hun døde omkring **1. september 1761** omkring 50 år gammel. Hun blev begravet den **6. september** på Vejerslev Kirkegård.

Karen Michelsdatter og Ib Michelsen

På grund af de manglende kirkebøger før 1744 i Vejerslev sogn er der ikke fundet oplysninger om ægteskabets indgåelse. Parret fik 2 børn:

1. **Michel Ibsen** blev født omkring **1736** i Vejerslev sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 16** - side 58.
2. **Ahasverus Ibsen** er født omkring **1743** i Vejerslev sogn. Omkring **1765** blev han gift med **Anne Christensdatter** (født omkring 1740 i Karby sogn). Deres første barn blev født i Sejerslev sogn, hvor Ahasverus tjente i præstegården, men ellers boede man på **matrikel 8** i Vejerslev sogn, hvilket i dag (2020) nogenlunde svarer til **Kalundborgvej 13**. Ejendommen var i fæste under Blidstrup Gods. Ahasverus døde i **december 1788** 45 år gammel og blev begravet den 21. december. 2½ måned senere - den **1. marts 1789** - giftede Anne sig med **Peder Nielsen**, som var cirka 23 år yngre end hende. Anne døde i **februar 1812** 72 år gammel og blev begravet den 16. februar. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Anne og Ahasverus fik sammen 7 børn:
 - 2.1. **Karen Ahasverusdatter** blev født den **21. september 1767** i Sejerslev sogn, og hun blev døbt den 4. oktober i Sejerslev Kirke. Den **18. december 1790** blev hun gift med **Christen Pedersen Svane** (født omkring 1. februar 1761 i Vejerslev sogn som søn af Peder Svane og hustru, hvis navn ikke umiddelbart kan findes) i Vejerslev Kirke. Ifølge Historiske Korts protokoller skulle bopælen have været **matrikel 33** i Vejerslev sogn, og denne ejendom er nu (2020) en **del af Smedbjergevej 75**, som bogens hovedpersoner også boede på mere end 100 år senere. Christen døde den **17. december 1833** 72 år gammel og blev begravet den 26. december. Karen døde den **13. september 1836** 68 år gammel og blev begravet den 18. september. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik sammen 10 børn, hvor det ene døde inden 5-årsalderen.

- 2.2. **Christen Ahasverussen** blev født den **31. oktober 1772**, og han blev døbt hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 8. november i Vejerslev Kirke. Han døde først i **september 1779** knap 7 år gammel, og han blev begravet den 12. september på Vejerslev Kirkegård.
- 2.3. **Anna Ahasverusdatter** blev født den **30. november 1775** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 1. januar 1776 i Vejerslev Kirke. Den **20. juni 1806** blev hun gift med **enkemanden Anders Nielsen Dahl** fra Ørding. Han var født omkring 1746 og altså cirka 30 år ældre end Anna. Anders døde den **10. juli 1825** næsten 80 år gammel og blev begravet den 17. juli. I kirkebogen er han noteret som **almisselem**³⁷. Anna døde den **5. januar 1827** 51 år gammel, og hun blev begravet den 14. januar. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik ingen børn.
- 2.4. **Kirsten Ahasverusdatter** blev født den **5. marts 1777** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 23. marts i Vejerslev Kirke. Den **2. marts 1798** blev hun gift med **Jacob Christensen Storgaard** (født i 1773 i Outrup sogn - kirkebogen er så medtaget, at der ikke ses flere oplysninger) i Vejerslev Kirke. Kirsten døde den **20. april 1827** 50 år gammel og blev begravet den 27. april. Jacob døde den **18. februar 1853** 84 år gammel og blev begravet den 27. februar. Begge blev begravet på Sundby Kirkegård. Parret fik 7 børn, hvoraf ét døde som 5-årig, og et hold tvillinger døde henholdsvis 3 dage og 12 dage efter fødslen.
- 2.5. **Ib Ahasverussen** blev født den **31. marts 1778** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 5. april. Dåben blev publiceret den 12. april i Vejerslev Kirke, hvor han også blev gift den **5. januar 1805** med **Maren Christensdatter** (født i 1776 i Karby sogn). Ib døde den **10. maj 1838** 60 år gammel og blev begravet den 20. maj på Vejerslev Kirkegård. Maren levede herefter som **almisselem**, og ud over at have opholdt sig hos "fremmede" var hun i en periode hos henholdsvis sønnen Jens Christian og datteren Kirstine. **Hun døde på et tidspunkt efter 1855.**
- 2.6. **Zidse Ahasverusdatter** blev født den **1. maj 1779** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 16. maj i Vejerslev Kirke. Hun døde i **september måned** omkring 4½ måned gammel, og hun blev begravet den 26. september på Vejerslev Kirkegård.
- 2.7. **Zidse Ahasverusdatter** blev født den **20. november 1782** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 25. november. Dåben blev publiceret den 8. december i Vejerslev Kirke. Zidse døde i **oktober 1793** knap 11 år gammel, og hun blev begravet den 29. oktober på Vejerslev Kirkegård.

³⁷ Et almisselem er en person, som modtog almisser i form af naturalier (mad og tøj) - eller et pengebeløb fra sognets fattigkasse. Det var ikke velset at ligge sognet til last.

Karen Michelsdatter og Søren Pedersen Bjerregaard

Efter Ib Michelsens død blev Karen Michelsdatter gift med **Søren Pedersen Bjerregaard** (født 1728) den **15. september 1752** i Vejerslev Kirke. Parret fik ét barn:

3. **Laurits Sørensen** blev født i **marts 1753** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt i samme måned. Indtil videre er det ikke lykkedes at finde yderligere oplysninger om ham.

34 Christen Andersen Bach

Christen Andersen Bach blev født omkring **1707** i Tæbring sogn som søn af **Anders Christensen** (ane nr. **68** - side 168) og **Mette Pedersdatter** (ane nr. **69** - side 168). Han døde i **oktober 1770** i Mollerup sogn, hvor han blev begravet den 21. oktober. Oplysningerne om ham stammer fra en hjemmeside, og det har ikke været muligt at få dem bekræftet.

35 Else Pedersdatter

Else Pedersdatter blev født den **16. juli 1727** i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 28. juli i Dragstrup Kirke. Hun var datter af **Peder Pedersen** (ane nr. **70** - side 169) og **Anne Josephsdatter** (ane nr. **71** - side 169). Efter ægtefællens død boede hun ved folketællingen i 1787 i **Mollerup sogn**, og det er meget tænkeligt, at familien har boet dér i mange år. Ved folketællingen i 1801 var hun flyttet til Vejerslev sogn, hvor hun døde i **april 1812** og blev begravet den 5. april på Vejerslev Kirkegård.

SidselStephansdatter og Christen Andersen Bach

Christen Andersen Bach blev i **1743** gift med **Sidsel Stephansdatter**, der var født i juni 1708. Efter et kort ægteskab døde hun i **oktober 1744** i Mollerup sogn, og hun blev begravet den 4. november 1744. De fik sammen ét barn:

1. **Maren Christensdatter** blev født i **marts 1744** i Mollerup/Frøslev sogn, og hun blev døbt den 28. marts i Mollerup/Frøslev Kirke. I sidste halvdel af 1770'erne blev hun gift med **Anders Laursen Krogh** (født omkring 1748), og de fik sammen mindst 3 børn:

- 1.1. **Zidse Andersdatter** blev født omkring **1776** i Frøslev sogn, og hun døde i **december 1788** 12 år gammel. Hun blev begravet den 28. december på Frøslev Kirkegård.
- 1.2. **Inger Andersdatter** blev født i **august 1780** i Frøslev sogn, og hun døde i **november 1788** 8 år gammel. Hun blev begravet den 26. november på Frøslev Kirkegård.
- 1.3. **Christen Andersen Krogh** blev født omkring **april 1782** i Frøslev sogn, og han blev hjemmedøbt umiddelbart efter fødslen. Den **13. december 1812** blev han gift med **Karen Nielsdatter** (født den 30. juni 1783 i Frøslev sogn), og de fik 2 børn sammen. Christen døde den **22. maj 1827** 45 år gammel og blev begravet den 29. maj på Frøslev Kirkegård. Karen indgik herefter nyt ægteskab med **Niels Pedersen Krogh** den **8. februar 1829**. Christen og Karen fik sammen 2 børn.

Edel Christensdatter og Christen Andersen Bach

I **1745** blev Christen gift med **Edel Christensdatter** (født omkring 1718). De fik et kort samliv, idet Edel døde i **maj 1747** knap 30 år gammel og blev begravet den 17. maj. De fik kun ét barn sammen, og det var dødfødt. Der kan meget vel være en sammenhæng mellem fødslen og hendes død.

2. **Dødfødt datter** født i **april 1747** i Frøslev sogn og begravet den 16. april på Frøslev Kirkegård.

Else Pedersdatter og Christen Andersen Bach

Else og Christen fik sammen 8 børn:

3. **Anders Christensen** blev født den **19. oktober 1749** i Mollerup sogn, og han blev døbt i november i Mollerup Kirke. Den **11. december 1781** blev han gift i Venø Kirke i Skodborg Herred i Ringkøbing Amt med **Anna Laursdatter** (født i 1752 som datter af Laurs Christensen og Maren Nielsdatter). Parret bosatte sig i Vejerslev sogn på gården "**Kalundborg**" med **matrikel 7**, som nu (2021) har adressen **Kalundborgvej 22**. Det var en **fæstegård** under Blidstrup



Figur 142 Gården Kalundborg

Gods. Sønnen Christen overtog senere fæstet. Gården havde et areal på 868.920 kvadratalen svarende til lidt over 34 hektar eller 62 tønder land. Anna døde i **januar 1806** 54 år gammel, og hun blev begravet den 30. januar. **Anders døde samme år,**

nemlig i juni måned 56 år gammel, og han blev begravet den 16 juni. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 4 børn:

- 3.1. **Else Marie Andersdatter** blev født den **8. oktober 1782**, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 13. oktober i Vejerslev Kirke, hvor hun også blev gift den **13. august 1802** med **Søren Christensen Kibsgaard** (født den 13. december 1861 i Vejerslev sogn som søn af Christen Sørensen Kibsgaard og Kirsten Jensdatter Bech). Søren var **enkemand efter Anne Christensdatter**, som døde i en alder af 30 år, og som han havde en søn sammen med. Sønnen døde i 1793 6 år gammel. Efter Else Maries død blev han gift med **Kirsten Madsdatter**, som han fik en datter sammen med. Søren døde den **11. marts 1822** 60 år gammel og blev begravet den 20. marts. Else Marie døde den **19. september 1805** knap 23 år gammel. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Søren og Else Marie fik en søn sammen.
- 3.2. **Christen Andersen** blev født den **3. september 1784**, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 2. oktober i Vejerslev Kirke. Den **7. august 1807** blev han gift i Tødsø Kirke med **Maren Larsdatter Wester** (født i marts 1783 i Tødsø sogn som datter af Laurs Christensen Wester og Else Jensdatter Søndergaard). **Parret overtog gården Kalundborg i fæste** efter faderen, og den gik senere **videre til sønnen Anders Christian**. Maren døde den **2. marts 1835** 52 år gammel og blev begravet den 10. marts. Christen fik aftægt hos Anders Christian indtil sin død den **15. januar 1862** 77 år gammel og blev begravet den 22. januar. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 5 børn.
- 3.3. **Maren Kirstine Andersdatter** blev født den **18. december 1786** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. februar 1787 i Vejerslev Kirke. Den **6. oktober 1816** blev hun gift i Karby Kirke med **Poul Christensen Odgaard** (født den 21. september 1777 i Karby sogn som søn af Christen Jensen Odgaard og Gertrud Christensdatter) - se side 209. De bosatte sig først i **Karby sogn**, hvor deres søn blev født i 1820, men flyttede kort efter til **Sillerslev i Øster Assels sogn**, hvor datteren blev født i 1823. Poul døde den **19. januar 1847** 69 år gammel og blev begravet den 27. januar. Maren Kirstine døde den **4. august 1869** 82 år gammel, og hun blev begravet den 8. august. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. **Sophie Andersdatter** blev født den **27. august 1788** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 14. september i Vejerslev Kirke. Den **1. november 1818** blev hun gift i Ørding Kirke med **Søren Poulsen** (født i juni 1777 i Ørding sogn som søn af Poul Sørensen og Dorthe Michelsdatter). Søren døde den **17. august 1827** 50 år gammel og blev begravet den 23. august. De har formentlig været bosat i **Øster Assels sogn**, da han bliver begravet på Øster Assels Kirkegård den 23. august. Derefter giftede Anne Sophie sig med **Christen Sørensen Odgaard** (født den 13. december 1802 i Karby sogn som søn af Søren Christensen Odgaard og Cathrine Nielsdatter) den **16. december 1827** i Øster Assels Kirke. Han var **nevø af søsteren Maren Kirstines mand Poul**

Christensen Odgaard. Han var **gårdfæster** i Ørding sogn frem til et tidspunkt efter **1855**, hvor han blev **gårdmand** i **Sillerslev** i Øster Assels sogn. Anne Sophie døde den **20. juni 1857** 68 år gammel, og hun blev begravet den 28. juni på Øster Assels Kirkegård. 3 måneder senere (den **25. september**) blev Christen gift med **Maren Kirstine Jensdatter** (født den 30. juni 1820 i Ørding sogn). Anne Sophie og Søren fik 3 børn sammen.

4. **Søren Christensen Bach** blev født omkring **1751** i Mollerup sogn. Den **10. januar 1784** blev han gift med **Maren Jensdatter** (født i november 1759 i Øster Assels sogn som datter af Jens Christensen Bruun og Margrethe Jensdatter) i Øster Assels kirke. De boede resten af livet i **Mollerup sogn**, og der er en vis sandsynlighed for, at det har været på adressen **Fjallerslevvej 2**, da Søren bor dér ved folketællingen i 1831. Maren døde den **12. marts 1818** 58 år gammel og blev begravet den 20. marts. Søren døde den **7. august 1834** 83 år gammel og blev begravet den 13. august. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. Parret fik 3 børn:

4.1. **Else Margrethe Sørensdatter** blev født den **5. oktober 1786** i Mollerup sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 5. november i Mollerup Kirke. Den **19. oktober 1823** blev hun gift med **Christen Lauritsen** (født omkring 1765) i Mollerup Kirke. Christen var **enkemand efter Ingeborg Laursdatter** (født i juni 1761 i Karby sogn), som han fik 4 børn sammen med. Ingeborg døde den **24. november 1822** 61 år gammel og blev begravet den 4. december på Tæbring Kirkegård. Christen havde **Votborg Mølle**³⁸ under herregården **Votborg** i Tæbring. Else Margrethe døde den **24. juni 1834** 47 år gammel og blev begravet den 29. juni 1834. Christen døde den **5. februar 1844** 79 år gammel og blev begravet den 15. februar. Begge blev begravet på Tæbring Kirkegård. Parret fik ét barn sammen.



Figur 143 **Votborg Mølle** i Tæbring - fra "Kulturmiljø i Tæbring"

4.2. **Jens Sørensen (Bach)** blev født omkring **1795** i Mollerup sogn. Den **9. december 1828** blev han gift med **Inger Marie Andersdatter** (født den 10. februar 1791 i Frøslev sogn som datter af Anders Krogh og Karen Sørensdatter) i Mollerup Kirke. De fik sammen 3 børn, hvoraf de 2 første døde i løbet af det første halve leveår. Inger Marie døde den **7. april 1846** 55 år gammel og blev begravet den 15. april på Mollerup Kirkegård. Herefter giftede Jens sig med **Ane Johanne Nielsdatter** (født den 8. november 1821 i Outrup sogn som datter af Niels Andersen og Ellen Nielsdatter). Parret fik 7 børn sammen, og heraf var ét barn dødfødt, og der var 2 børn, der ikke overlevede det første år. På et tidspunkt mellem **1870 og 1880** flyttede parret til **Outrup sogn**. Her døde Jens den **1. december 1882** 88 år gammel, og han blev begravet den 10. december. **Ane**

³⁸ Langs **Votborg Å** ligger flere vandmøller. Således **Votborg Mølle**, der nævnes første gang i 1568. Møllen var i brug, til tider, helt op omkring 2.verdenskrig, og dele af mølleværker og voldene, der opstæmmer åen, er synlige i dag.

Johanne døde den **28. marts 1905** 83 år gammel og blev begravet den 5. april. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård.

4.3. **Christen Sørensen** blev født den **18. november 1796** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 18. december i Mollerup Kirke. Den **16. februar 1823** blev gift med **Inger Marie Jacobsdatter** (født den 27. april 1796 i Tæbring sogn som datter af Jacob Lauritsen Bach og Kristine Lauritsdatter) i Tæbring Kirke. Parret nåede at få fire børn, inden Inger Marie døde den **15. august 1835** 39 år gammel, hvor det mindste barn var omkring 2 år gammel. Den **6. marts 1836** giftede Christen sig med **Maren Madsdatter** (født den 29. maj 1813 i Outrup sogn som datter af Niels Andersen Odgaard og Edel Nielsdatter) i Outrup Kirke. Parret fik 3 børn sammen. Ud over at være **gårdejer** ernærede Christen sig også som **smed**. Han døde den **21. oktober 1861** 64 år gammel og blev begravet den 1. november. Maren døde den **22. marts 1870** 56 år gammel og blev begravet den 28. marts. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård.

5. **Jens Christensen** blev født den **2. februar 1752** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Det formodes, at han er **død inden 1765**, hvor et nyt barn får samme navn.

6. **Sidsel Christensdatter** blev født i **marts 1758** i Mollerup sogn, og hun blev døbt den 28. marts i Mollerup Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere sikre oplysninger om hende.

7. **Peder Christensen** blev født omkring **november 1759** i Mollerup sogn, og han blev døbt den 11. november. Den **22. december 1794** blev han gift med **Anna Kristina Sørensdatter** (født 1768). Parret boede resten af deres tid i **Mollerup sogn**. Peder døde den **11. oktober 1831** 71 år gammel og blev begravet den 19. oktober. Anna Kristina døde den **8. april 1842** 74 år gammel og blev begravet den 17. april. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. Parret fik 6 børn, hvoraf de 3 døde kort tid efter fødslen:

7.1. **Søren Pedersen** blev født den **12. juni 1795** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **20. januar 1839** blev han gift med **Mette Jensdatter** (født 6. marts 1791 i Blidstrup sogn som datter af Jens Villadsen og hustru) i Vejerslev Kirke. Parret boede resten af deres tid i **Vejerslev sogn** og har formentlig ikke haft gode kår. Ved dødsfaldene var de begge noteret som **almisselemmer** i Vejerslev Fattighus. Søren døde den **23. december 1862** 67 år gammel og blev begravet den 2. januar 1863. Mette døde den **22. juli 1865** 74 år gammel og blev begravet den 26. juli. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik ikke børn sammen, men Mette havde et såkaldt slegfredbarn (født udenfor ægteskab) ved giftermålet.

7.2. **Christen Pedersen** blev født den **23. maj 1796** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 10. juli i Mollerup Kirke. Ved folketællingen i 1834 boede han hos moderen, der lige var blevet enke, og var noteret som ugift. Den **9. december 1847** blev han gift med **Ane Dorthea Elisabeth Jensdatter** (født omkring 1807 i Stagstrup sogn i Hassing Herred) i

Mollerup Kirke. I én af folketællingerne var han noteret som **urmager** - en titel, som optræder i slægten længere tilbage i tiden (endnu ikke beskrevet i bogen). Christen døde den **15. november 1874** 78 år gammel og blev begravet den 22. november⁵. Ane døde den **27. maj 1892** 85 år gammel. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. Parret fik et hold tvillinger i 1848.

7.3. **Mads Pedersen** blev født den **20. marts 1798** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt den 28. marts. Dåben blev publiceret den 13. maj i Mollerup Kirke. Han døde den **23. maj** 2 måneder gammel, og han blev begravet den 28. maj på Mollerup Kirkegård.

7.4. **Maren Pedersdatter** blev født den **3. oktober 1799** i Mollerup sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Hun døde den **30. december** knap 3 måneder gammel og blev begravet den 5. januar 1800 på Mollerup Kirkegård.

7.5. **Jens Pedersen** blev født den **9. december 1803** i Mollerup sogn, og han blev døbt den 22. januar 1804 i Mollerup Kirke. Han døde den **5. marts 1804** 3 måneder gammel og blev begravet den 11. marts.

7.6. **Jens Pedersen** blev født den **10. november 1806** i Mollerup sogn og blev døbt den 4. januar 1807 i Mollerup Kirke. **Omkring 1840** blev han gift med **Anne Sørensen** fra Aarhus (født omkring 1811). Jens Pedersen tog **efternavnet "Mollerup"** efter fødebyen. Det meste af hans voksenliv fandt sted i København, hvor han med tiden blev **"kongelig portør"** hos enkedronning Caroline Amalie³⁹. Parret fik 7 børn. Anne døde den **23. september 1864** 55 år gammel, og Jens døde den **19. april 1880** 73 år gammel. Begge blev begravet på Garnisons Kirkegård i København.



Figur 144 Jens Pedersen Mollerup

8. **Malene/Magdalene Christensdatter** blev født omkring **september 1762** i Mollerup sogn, og hun blev døbt den 5. september i Mollerup Kirke. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 17** - side 58.

9. **Jens Christensen** blev født i **juni 1765** i Mollerup sogn og blev døbt den 30. juni. Der er indtil videre ikke fundet sikre oplysninger om ham. Data passer ikke helt sammen. Det tyder dog på, at han fik 5 børn i 2 ægteskaber, og at han døde den **24. oktober 1838** 73 år gammel.

10. **Christian Christensen** blev født omkring **juli 1769** i Mollerup sogn, og han blev døbt den 16. juli i Mollerup Kirke. Han døde den **31. august 1816** 47 år gammel. Det fremgår af kirkebogen, at han var gift, men det har ikke været muligt at finde yderligere oplysninger.

³⁹ Caroline Amalie var hertugdatter og dronning af Danmark. I 1815 ægtede hun arvingen til den danske trone prins Christian Frederik, den senere Christian VIII, og var dronning 1839-1848.

36 Christen Andersen Tögstrup

Christen Andersen Tögstrup blev født den 10. november 1718 i Sundby sogn, og han blev døbt den 1. december i Sundby Kirke. Han var søn af **Anders Pedersen Tögstrup** (ane nr. 72 - side 170) og **Mette Pedersdatter Skov** (ane nr. 73 - side 171), og han blev født på Sundby Skole, som formentlig har ligget på samme adresse som den nuværende friskole (2021), nemlig Skolebakken 12. I daglig tale var han kendt som **Christen Tögstrup**.



Figur 145 Sundby Skole - Skolebakken 12

Omkring 1740 blev han gift med **Ane Josephsdatter** (født i 1693 som datter af Joseph Mortensen og Sidsel Mortensdatter i Sundby sogn). Hun var enke efter **Jens Jørgensen Toft**, som hun havde 5 børn sammen med. Christen og Ane fik ingen børn sammen, og Ane døde den 15. april 1769 76 år gammel. Christen døde den 2. marts 1786 67 år gammel og blev begravet på Sundby Kirkegård.

37 Anna Christensdatter

Anna Christensdatter blev født i december 1738 i Torup by i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 15. december i Skallerup Kirke. Hun var datter af **Christen Madsen Kiellergaard** (ane nr. 74 - side 174) og **Johanne Olufsdatter** (ane nr. 75 - side 174). Hun er født på matrikel 18, som ikke er en selvstændig ejendom længere, men den lå lidt øst for **Møllesvinget 4**.

Anna døde i januar 1804 65 år gammel og blev begravet den 25. januar på Sundby Kirkegård.



Figur 146 Matrikel 18 i Torup by

Anna Christensdatter og Christen Andersen Tögstrup

Anna og Christen blev gift den 22. september 1769 i Skallerup Kirke. De nåede at få 6 børn, inden Christen døde i 1786, hvor den yngste kun var 6 år gammel:

1. **Anders Christensen** blev født den 25. juli 1770 i Sundby sogn, og han blev døbt den 29. juli i Sundby Kirke. Den 17. august 1804 blev han gift med **Karen Stephandatter** (født omkring 1776 i Sundby sogn som datter af Stephan Pedersen Buch og Mette Thomasdatter) i Sundby Kirke. Der var lidt slægtskab mellem de 2, idet de begge er vores hovedperson **Kristens 6xtipoldefars tiptipoldebørn** - dog i hver

sin gren. Fællespersonen er **Steffen Olufsen (ane nr. 1372)**, der levede fra 1603 til 1664. Karen og Anders blev gift med kongelig bevilling, men det kan næppe have været dette fjerne slægtskab, der krævede bevillingen, som det ikke har været muligt at opspore indtil videre. Karen døde den **22. oktober 1838** 62 år gammel og blev begravet den 30. oktober. Anders døde den **30. april 1840** knap 70 år gammel, og han blev begravet den 8. maj. Begge blev begravet på Sundby Kirkegård. Han var aftægtsmand, og han var noteret som **landsoldat**⁴⁰. De fik 5 børn:

1.1. **Mette Andersdatter** blev født den **4. december 1804** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret i januar 1805 i Sundby Kirke. Den **12. januar 1839** blev hun gift med **Poul Jepsen** (født den 15. juni 1800 i Bjergby sogn som søn af Jeppe Andersen og Maren Christensdatter) i Sundby Kirke. Parret boede i hele deres samliv i **Sundby sogn**, og de fik én datter sammen. Mette døde den **8. juni 1863** 58 år gammel og blev begravet den 16. juni. Poul døde den **30. maj 1866** 65 år gammel og blev begravet den 7. juni. Begge blev begravet på Sundby Kirkegård.

1.2. **Anne Andersdatter** blev født den **15. juli 1805** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 4. august i Sundby Kirke. Den **23. februar 1830** fik hun en datter, kaldet **Mari-ane Christensdatter**, og den udlagte **barnefader** var **Christen Madsen**. Pigen havde hun med ind i ægteskabet, da hun den **11. april 1834** blev gift med **Søren Pedersen** (født den 22. februar 1808 i Sundby sogn som søn af Peder Pedersen Søndergaard og Anne Marie Dinesdatter) i Frøslev Kirke. Han havde netop **overtaget gården Overgaard** i Frøslev efter stedfaderens død i 1832, og det var denne gård, der gav familien **efternavnet "Overgaard"**. Søren var således kendt som både **Søren Pedersen Overgaard** og **Søren Overgaard**. Søren døde den **26. oktober 1877** 69 år gammel og blev begravet den 2. november. Anne døde den **17. april 1878** 72 år gammel og blev begravet den 25. april. Begge blev begravet på Frøslev Kirkegård. Der var i alt 6 hel- og halvsøskende i familien. Parret var i øvrigt **oldeforældre** til vore hovedpersoners svigerdatter: **Mette Kathrine Aggerholm** - se side 14.



Figur 147 Overgaard i Frøslev på Staghøjvej

1.3. **Margrethe Andersdatter** blev født den **27. januar 1814** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 11. april i Sundby Kirke. Hun blev aldrig gift, men fik **dog 2 børn i 1833 og 1840 med Jens Clemensen som udlagt barnefader til dem begge**. Hun ernærede sig som **spinderske** i de første år i eget hus, og i forbindelse med dødsfaldet er hun anført som

⁴⁰ Landsoldat, ældre betegnelse for værnepligtig soldat, der var udskrevet til tjenesten og var hjemmehørende i landet, i modsætning til hvervede soldater, der stammede fra udlandet.

"kokkekone". Hun døde den **25. april 1873** 59 år gammel, og hun blev begravet den 4. maj på Sundby Kirkegård.

1.4. **Zidse Andersdatter** blev født den **1. februar 1816** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt den 4. april. Dåben blev publiceret den 11. april i Sundby Kirke. Her blev hun også gift den **4. maj 1838** med **Peder Christian Hansen** (født den 24. juli 1813 i Rakkeby sogn som søn af Hans Nielsen og Maren Christensdatter). Parret startede med at bo i **Sundby sogn** og flyttede senere til **Dragstrup sogn**. I 1852 flyttede de til **Mollerup sogn** til matrikel 4^c, som ikke eksisterer længere, men den har formentlig ligget omkring **Præstevej/Glintborgvej**. Han havde sit håndværk som **tømrer**, og han var også **sognefoged** i Mollerup sogn i en årrække. **Sønnen Anders Christian overtog hjemmet i 1883**, hvorefter hans far og mor nød deres otium som aftægtsfolk. Peder Christian døde den **18. august 1892** 79 år gammel og blev begravet den 24. august. Sidsel døde den **10. april 1902** 86 år gammel og blev begravet den 17. april. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. Parret fik 4 børn - 1 datter og 3 sønner.



Figur 148 Matrikel 4c i nærheden af Pudsgaard

1.5. **Maren Andersdatter** blev født den **4. juli 1819** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 24. oktober i Sundby Kirke. Maren blev gift med **Niels Madsen** (født den 30. marts 1814 i Snedsted sogn i Hassing Herred som søn af Mads Nielsen og Maren Jensdatter). Parret boede det meste af tiden i **Lødderup sogn**, men afsluttede med at bo på **Nørrebro i Nykøbing**. Maren døde den **14. marts 1890** 70 år gammel og blev begravet den 19. marts. Niels døde den **5. november 1892** 78 år gammel og blev begravet den 11. november. Begge blev begravet på Nykøbing Kirkegård. Parret fik én datter.



Figur 149 Annonce i Morsø Folkeblad den 14. marts 1890

2. **Anna Christensdatter** blev født den **20. januar 1772** i Sundby sogn, og hun blev døbt den 26. januar i Sundby Kirke. Hun levede kun i cirka 3 måneder, idet hun **døde i april** og blev begravet på Sundby Kirkegård.

3. **Johanne Christensdatter** blev født den **19 marts 1773** i Sundby sogn, og hun blev døbt i april i Sundby Kirke. Den **31. marts 1801** blev hun gift med **Poul Jensen Støvring** (født i oktober 1757 i Skjoldborg sogn i Hundborg Herred som søn af Jens Andersen Kortbæk og Dorthe Pedersdatter). Han var **enke efter Karen Marie Nielsdatter** fra Stagstrup sogn i Hassing Herred. De havde fået 5 børn sammen. Efter Johannes død blev han gift med **Maren Thorsdatter** (født i 1759 i Outrup sogn), som han fik ét barn sammen med. I **Skjoldborg sogn** findes en lokalitet, som kaldes **Støvring**, og



Figur 150 Støvringgaard i Torup

det kan tænkes, at da han flytter til Torup, får han **påhæftet efternavnet Støvring** for at kende han fra en anden Poul Jensen. Det kan så igen have givet gården, som de boede på, navnet **Støvringgaard**. Gården havde **matrikel 3^a**, og jorden lå dengang 3 forskellige steder i sognet. Arealet var i alt på 840.330 kvadratalen, som svarer til 33 hektar eller 60 tønder land. Adressen er nu (2021) **Fjordkær 4** i Torup. Johanne døde den **10. april 1821** 48 år gammel og blev begravet den 19. april. Poul døde den **17. maj 1841** 83 år gammel og blev begravet den 25. maj. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. Johanne og Poul fik 6 børn sammen:

3.1. **Karen Marie Poulsen Støvring** blev født i **juli måned 1803** i Skallerup sogn, og hun blev gift med **Jacob Jensen** den **23. marts 1826** i Skallerup Kirke. Bopælen var i første omgang **Skallerup sogn**, men de flytter senere til **Husby** i **Kettrup sogn** i Vester Han Herred. Det har indtil videre ikke været muligt at finde sikre og pålidelige data om dem. De fik 3 børn sammen.



Figur 151 Husby ved Fjerritslev

3.2. **Christian Poulsen Støvring** blev født i **1804** i Skallerup sogn. Den **18. marts 1842** blev han gift med **Margrethe Pedersdatter** (født i december 1807 i Skallerup sogn som datter af Peder Olesen og Ingeborg Andersdatter) i Skallerup Kirke. Parret boede hele livet i **Skallerup sogn**. Margrethe døde den **28. oktober 1876** 68 år gammel og blev begravet den 5. november. Christian døde den **11. april 1881** 76 år gammel og blev begravet den 22. april. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. Parret fik 2 børn.

3.3. **Peder Poulsen Støvring** blev født den **26. august 1806** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 12. oktober i Skallerup Kirke. Den **27. oktober 1837** blev han gift med **Sidsel Pedersdatter** (født i januar måned 1806 i Solbjerg sogn som datter af Peder Madsen og Anne Margrethe Larsdatter) i Skallerup Kirke. Samme dag blev søsteren Anne gift. Parret boede i alle årene i **Skallerup sogn**, og i de sidste år boede Peder hos sønnen Poul. Sidsel døde den **10. marts 1892** 86 år gammel og blev begravet den 17. marts. Peder døde den **12. januar 1902** 95 år gammel og blev begravet den 20. januar. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. De fik 2 børn sammen.



Figur 152 Annonce i Morsø Folkeblad den 12. marts 1892

3.4. **Anne Poulsdatter Støvring** blev født omkring **april 1809**, og hun blev døbt den 4. april i Skallerup Kirke. Den **27. oktober 1837** blev hun gift med **Lars Poulsen** (født i november 1814 i Øster Jølby sogn som søn af Poul Larsen og Kirsten Christiansdatter) i Skallerup Kirke. Det var et **dobbeltbryllup**, idet hendes bror Peder blev gift samme dag. Parret boede i mange år i **Øster Jølby sogn**, men flyttede en gang i 1860'erne til **Erslev sogn**. Efter Lars' død har det ikke været muligt at følge Annes bopæl, men ved sin død boede hun i **Outrup sogn**. Lars døde den **8. februar 1873** 58 år gammel og blev begravet den 17. februar. Anne døde den **29. januar 1896** 86 år gammel. Parret var medlem af valgmenigheden,

så det er muligt, at de blev begravet på Ansgarkirkens Kirkegård i Øster Jølby. Parret fik 2 piger.

3.5. **Dorthe Marie Poulsdatter** blev født i **oktober 1811**, og hun blev døbt den 27. oktober i Skallerup Kirke. Det har indtil videre (2021) ikke været muligt at finde flere oplysninger om hende.

3.6. **Søren Poulsen Støvring** blev født den **30. juli 1814** i Skallerup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 18. september i Skallerup Kirke. Den **2. april 1841** blev han gift med **Mette Marie Andersdatter** (født den 10. maj 1816 i Øster Jølby sogn som datter af Anders Højgaard og Maren Jensdatter) i Skallerup Kirke. Parret havde hele deres virke i **Øster Jølby sogn**, hvor Søren ved siden af landbruget var beskæftiget som **"tømmermand"** ifølge en folketælling. Parret fik 7 børn - 2 sønner og 5 døtre, hvoraf ét døde indenfor det første leveår, og et andet døde som 14-årig. Mette Marie døde den **9. januar 1896** 79 år gammel og blev begravet den 15. januar. Søren døde den **17. december 1898** 84 år gammel og blev begravet den 23. december. Begge blev formentlig begravet på Øster Jølby Kirkegård, selv om de tilhørte Valgmenigheden.



Figur 153 Annonce i Morsø Folkeblad den 10. januar 1896

4. **Christen Christensen** blev født den **22. december 1774** i Sundby sogn, og han blev hjemmedøbt den 26. december. Dåben blev publiceret den 6. februar 1775 i Sundby Kirke. Det har indtil videre ikke været muligt at finde flere oplysninger om ham.

5. **Hans Christensen** blev født den **13. august 1776** i Sundby sogn, og han blev døbt den 18. august i Sundby Kirke. Det har indtil videre ikke været muligt at finde flere oplysninger om ham.

6. **Niels Christensen** blev født den **26. juni 1778** i Sundby sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 18** - side 60.

7. **Mette Christensdatter** blev født den **15. november 1780** i Sundby sogn, og hun blev døbt den 1. januar 1781 i Sundby Kirke.

Den **4. april 1817** blev hun gift med **Jacob Christensen Stagstrup** (født i oktober 1780 i Erslev sogn som søn af Christen Jacobsen og Anne Sørensdatter) i Skallerup Kirke. Efter forfatterens opfattelse har vi her **starten på navnet "Stagstrup"**. Der står - ganske vist utydeligt - at Christen kom fra Snedsted i Thy, og det er ikke langt fra Stagstrup sogn. Det er tænkeligt, at der kan have været 2 af samme navn i sognet, og for at kende forskel har man benævnt ham som **Kræn Stagstrup**. I kirkebogen ved Jacobs død bærer han efternavnet Stagstrup i lighed med broderen. Familien boede på **matrikel 13^b** i Solbjerg sogn, og denne ejendom har nu (2021) adressen **Damagervej 12**. I en protokol over ejere af ejendomme på dén tid er ejeren noteret som **"Jacob Stagstrup"**. Mette døde den **24. februar 1837** 57 år gammel og blev



Figur 155 Kirkebogen for Erslev for 1767-1814 opslag 90



Figur 154 Kirkebogen for Solbjerg sogn 1814-1848 DM opslag 6

begravet den 5. marts. Jacob døde den **15. marts 1847** 66 år gammel og blev begravet den 24. marts. Begge blev begravet på Solbjerg Kirkegård. **I denne slægtsbog er der normalt medtaget børn og børnebørn til "de gamle aner", men i denne familie vil der blive medtaget flere efterkommere for at følge navnet "Stagstrup".** Mette og Jacob fik 4 børn:

7.1. **Christen Jacobsen** blev født den **21. maj 1819** i Solbjerg sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 27. august i Solbjerg Kirke. Ved dåben er det kun fornavnet, der er angivet, idet sønnerne normalt fik efternavn efter faderens fornavn tilføjet -sen, hvilket her bliver til Jacobsen.

Det er også dette navn, der optræder i kirkebogen ved dødsfaldet, men ved vielsen i 1847 er han noteret som **Christen Jacobsen Stags-**



Figur 156 Kirkebogen for Sundby sogn 1814-1852 V opslag 14

trup. Han overtog barndomshjemmet allerede som 19-årig, hvilket var usædvanligt på den tid, men det sker i forbindelse med skiftet i 1838 efter moderens død i 1837 med et såkaldt "Samfrænderskiftebrev"⁴¹, hvor begge sønner får en arvelod. Christen blev gift med **Maren Jensdatter** (født den 18. april 1818 i Sundby sogn som datter af Jens Jepsen og Karen Marie Andersdatter) i Sundby Kirke. Maren døde den **22. april 1850** 32 år gammel og blev begravet på Solbjerg Kirkegård den 30. april. Dødsfaldet sker **11 dage efter sønnen Jacobs fødsel**, så der er helt sikkert en sammenhæng mellem de 2 begivenheder. Christen blev herefter gift med **Kirsten Pedersdatter** (født den 25. december 1818 i Skallerup sogn som datter af Peder Andersen Majgaard og Maren Marie Mikelsdatter) den **22. oktober 1851** i Skallerup Kirke. Kirsten døde den **24. november 1892** 73 år gammel og blev begravet den 2. december. Christen døde den **23. juni 1901** 82 år gammel og blev begravet den 29. juni. Begge blev begravet på Solbjerg Kirkegård. Christen og Kirsten fik 6 børn sammen.

7.1.1. **Jacob Christensen Stagstrup** blev født den **11. april 1850** i Solbjerg, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 30. april i Solbjerg Kirke. Som ung drog han "til søs" og endte med at blive **skibsfører**. I marts 1877 købte han en skonnert for 9.550 kroner, hvor han dog kun ejede 80%. I 1881 blev hans andel solgt i

Skibets navn:	"Heen"
Skibets hjemsted:	Ålborg, fra 1877: Nykebing Mors
Skibets art:	Skonnert
Registrerings- samt kendsignal-bogstaver:	H E G D (N Q S B)
Redere:	1867: Skibsfører Søren Hansen, Stege J. Ordrer: Søren Hans Hansen, Tilsted J.
1877:	do do Jacob Christensen Stagstrup, Nykebing M. 8/10. Købmænd Hjalmar Emil Sørensen best. vederb. 1/10.
1881:	Skibsfører Nogens Christian Sophian, Thorup, Mors 1/10. Christensen Stagstrup's 16/20 til skibsfører E. Thomsen 11/20 og Købmænd A.H. Schade 5/20, begge Nykebing Mors.
Anmærkninger:	Købesum 1 marts 1877: 9.550 kr. Skibet strandede 19/12 1881 på Hollands vestkyst ved Esmond an Zee, idet skibet p.g.m. storm og pålandsvind ikke kunne klare kratten og derfor måtte landstædes. Skibet var assurant for 9/10 = 9.000 kr. Ledningen, ca 193.000 pund havre af værdi ca 12.000 kr., gik tabt. Præget solgtes ved offentlig auktion, til hvem vides ikke.

Figur 158 Uddrag fra et skibsregister



Figur 157 Annonce i Morsø Folkeblad den 14. juni 1881

⁴¹ Samfrænder er efter ældre lovgivning fælles slægtninge på fædrene og mødrene side, der medvirkede ved dødsboskifte, især i tilfælde af uenighed mellem arvinger om arveloddernes størrelse. Den Store Danske Encyklopædi.

forbindelse med hans dødsfald til en skibsfører (55%) og en købmand (25%). Og i december samme år strandede skibet ud for Hollands kyst, og det kom ikke ud at sejle igen. Jacob blev gift med **Karen Kirstine Nielsdatter** (født den 11. juni 1851 i Galtrup sogn som datter af Niels Pedersen og Kirsten Nielsdatter). Jacob døde den **12. juni 1881** 31 år gammel, og han blev begravet den 19. juni. Bopælen var Nykøbing, men efter familiens ønske blev han begravet på Solbjerg Kirkegård. Karen Kirstine giftede sig den **24. oktober 1884** med **Niels Sørensen Arentsen**. Jacob og Karen Kirstine fik ét barn sammen:

7.1.1.1. **Jacob Christen Stagstrup** blev født den **27. februar 1881** i Nykøbing sogn, og han blev hjemmedøbt den 2. marts. Dåben blev publiceret den 19. juni i Solbjerg Kirke. Jacob døde den **10. september 1882** 1½ år gammel og blev begravet på Solbjerg Kirkegård.

7.2. **Maren Dam Christensen Stagstrup** blev født den **20. januar 1853** i Solbjerg sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 28. marts i Solbjerg Kirke. Maren døde den **17. december 1855** knap 3 år gammel og blev begravet den 26. december på Solbjerg Kirkegård. Hun døde af **strubehoste**⁴².

7.3. **Peder Maigaard Christensen Stagstrup** blev født den **23. marts 1854** i Solbjerg sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 5. juni i Solbjerg Kirke. Peder døde den **13. december 1855** godt og vel 1½ år gammel, og han blev begravet den 26. december 1855 på Solbjerg Kirkegård. Han blev **begravet samme dag som søsteren Maren**, og det er tænkeligt, at han også døde af strubehoste.

7.4. **Anders Christian Christensen Stagstrup** blev født den **8. september 1855** i Solbjerg sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. oktober i Solbjerg Kirke. Han blev gift med **Karen Marie Jensen Hangaard** (født den 1. februar 1860 i Sundby sogn som datter af Jens Christian Hangaard og Mariane Pedersdatter) den **28. oktober 1887** i Solbjerg Kirke. Anders overtog ejendommen **Solbjerghevedej 4 - matrikel 16^a** efter sin far i efteråret 1897, og denne ejendom blev efter Anders' død i **1935 overtaget af parrets 2 børn**, som gennem alle årene havde opholdt sig på ejendommen. Tinglysningen tog man ikke så højtidelig, for det var først i 1946 (11 år efter overtagelsen), at overdragelsen blev tinglyst via en skifteretsattest. På gården har det sikkert været kvægavlen, der har haft interessen. Han deltog i flere dyrskuer, og i 1929 solgt han ifølge Morsø Folkeblad en tyr til Snedsted Kvægavlsforening for 750 kroner plus



Figur 159 Solbjerghevedej 4

⁴² Strubehoste er en akut strubesygdom, der medfører vejrtrækningsbesvær og en meget karakteristisk gøende hoste. Ofte vågner barnet om natten med den typiske hoste og en hørilig vejrtrækning under indånding.

vilkårspenge⁴³. Karen Marie døde den **3. december 1922** på Nykøbing Sygehus 62 år gammel, og hun blev begravet den 11. december. Anders døde den **1. juli 1935** 79 år gammel og blev begravet den 5. juli. Begge blev begravet på Solbjerg Kirkegård. Parret fik 2 børn:

7.4.1. **Kirstine Marie Stagstrup** blev født den **19. december 1888** i Solbjerg sogn, og hun blev døbt den 13. januar 1889 i Solbjerg Kirke. I nekrologen i Morsø Folkeblad den 21. juli



Figur 162 Annonce i Morsø Folkeblad den 22. juli 1969

1969 er det nævnt, at hun i de unge år havde plads på forskellige gårde på hjemegnen, og hun var også på skoleophold. Senere overtog hun barndomshjemmet sammen med broderen, indtil hun et par måneder før dødsfaldet blev indlagt på sygehuset. Hun var et venligt og stilfærdigt menneske, der befandt sig bedst i hjemmet. Hun døde den **21. juli 1969** 80 år gammel og blev begravet den 24. juli på Skallerup Kirkegård.

7.4.2. **Jens Hangaard Stagstrup** blev født den **23. februar 1890** i Skallerup sogn, og han blev hjemmedøbt den 5. marts. Dåben blev publiceret den 3. april i Skallerup Kirke. At dømme efter folketællingerne har han været ud at tjene i omkring en halv snes år i ungdomstiden, men ellers har han opholdt sig i barndomshjemmet, som han overtog sammen med søsteren i forbindelse med faderens død i 1935. Det ser ud til, at han arvede faderens interesse for kvægavl, da hans navn tit optræder i forbindelse med omtale af dyrskuer i Morsø Folkeblad. Ved **generalforsamlingen i 1974 i Morsø Kvægavlsforening** blev det nævnt, at man havde fået en arv efter Jens på **20.000 kroner**. Jens døde omkring januar 1972 næsten 82 år gammel.

7.5. **Maren Dam Christensen Stagstrup** blev født den 1. juni 1857 i Solbjerg sogn,

og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 20. december i Solbjerg Kirke. Den **20. november 1886** blev hun gift med **Niels Peter Kristensen** (født den 31. december



Figur 163 Annonce i Morsø Folkeblad den 8. oktober 1941

1855 i Bjergby sogn som søn af Christen Christensen og Dorthe Marie Jensdatter) i Solbjerg Kirke. I sommeren 1889 overtog de Niels Peters barndomshjem på **matrikel 11^b** i Bjergby - nu (2021) **Nordmorsvej 38**. Her fik parret deres virke i mange år, og den



Figur 160 Annonce i Morsø Folkeblad den 4. juli 1935



Figur 161 Annonce i Morsø Folkeblad den 6. december 1922



Figur 164 Nordmorsvej 38 i Bjergby

⁴³ Vilkårspenge er beløb, som køber skal betale, når eller hvis avlsdyret på et senere tidspunkt opfylder nærmere angivne betingelser i kontrakten (opnåelse af præmier ved dyrskue, afkomstræmier eller lign.).

blev solgt 1936 til "en fremmed". Da flyttede Maren til **Nørrebyen i Solbjerg**, hvor hun boede sammen med den ældste søn indtil sin død. Niels Peter døde den **14. februar 1918** 62 år gammel på Thisted Sygehus og blev begravet den 21. februar. Maren døde den **5. oktober 1941** 84 år gammel og blev begravet den 10. oktober. Begge blev begravet på Bjergby Kirkegård. I forbindelse med den nye navnelov i 1905 tog familien **efternavnet Møller**.

7.5.1. **Kristen Møller Kristensen** blev født den **4. oktober 1891** i Bjergby sogn, og han blev hjemmedøbt den 25. oktober. Dåben blev publiceret den 1. januar 1892 i Bjergby Kirke. Ud fra folketællingerne må det antages, at han opholdt sig sammen med forældrene i alle årene, og efter moderens salg af ejendommen i Bjergby fulgte han med hende til Solbjerg. Der har formentlig været 2 lejligheder i denne ejendom, da han efter moderens død havde en annonce i Morsø Folkeblad om udlejning af en lejlighed. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

7.5.2. **Kristen Jacobsen Kristensen** blev født den **27. oktober 1893** i Bjergby sogn, og han blev døbt den 3. december i Bjergby Kirke. I 1916 købte han ejendommen **matrikel 8^d - Vendbjergvej 15**, og den blev solgt igen i 1925, hvor han flyttede til **Vester Jølby i møllen**. En halv snes år senere flyttede han til **Solbjerg**, hvor boede indtil sin død. Han var gift 2 gange. Først blev



Figur 166 Vendbjergvej 15 i Bjergby sogn



Figur 165 Gravsten på Solbjerg Kirkegård

han gift med **Mathilde Florentine Elvine Dusine Pedersen** (født den 14. august 1895 i Outrup sogn som datter af Jens Purup Pedersen og Abelone Kathrine Pedersen). Efter hendes død blev han gift med **Edel Kirstine Villadsen** (født den 27. april 1891 i Frøslev sogn som datter af Mikkell Peter Villadsen og Karen Nielsen). Edel døde den **6. oktober 1946** 55 år gammel og blev begravet den 10. oktober. Kristen døde den **3. august 1962** 68 år gammel. Begge blev begravet på Solbjerg Kirkegård. Der var ingen børn i nogen af ægteskaberne.

7.6. **Peder Majgaard Kristensen Stagstrup** blev født den **16. maj 1860** i Solbjerg sogn, og han blev døbt den 20. maj i Solbjerg Kirke. Han døde den **30. juni 1864** 4 år gammel, og han blev begravet den 6. juli på Solbjerg Kirkegård.

7.7. Niels Kristian Christensen Stagstrup blev født den 14. november 1861 i Solbjerg sogn, og han blev døbt den 24. november i Solbjerg Kirke. Han overtog den fædrene gård på Damagervej 12 i Solbjerg i efteråret 1897, og den blev solgt videre til sønnen Kristian i maj 1939. Den 26. maj 1905



Figur 168 Billede i Morsø Folkeblad den 28. november 1951

blev han gift med Kirstine Mortensen (født den 15. august 1863 i Sundby sogn som datter af Morten Christian Andersen og Ane Josefsdatter) i Solbjerg



Figur 169 Damagervej 12 i Solbjerg

Kirke. Giftermålet fandt sted 4 måneder før det første barns fødsel, så mon ikke Kirstine havde været husbestyrerinde i nogen tid! Ifølge nekrologen i Morsø Folkeblad var han især kendt i hesteinteresserede kredse, da hesteavlens havde hans store interesse. Umiddelbart før sin død skændede han 5.000 kroner til et alderdomshjem i Solbjerg: Et smukt minde har han herved sat sig i den by, hvor han fødtes og virkede hele sit liv. Kirstine døde den 20. december 1933 70 år gammel og blev begravet den 28. december. Niels Kristian døde den 19. november 1951 90 år gammel og blev begravet den 23. november. Parret fik 2 børn:



Figur 167 Gravsten på Solbjerg Kirkegård

7.7.1. Anna Kirstine Stagstrup blev født den 13. september 1905, og hun blev hjemmedøbt den 18. oktober. Dåben blev publiceret den 29. oktober i Solbjerg Kirke. Da hun blev hjemmedøbt kort tid før dåbshandlingen i kirken, må det formodes, at hun pludselig er blevet alvorlig syg. Hendes liv er godt beskrevet i nekrologen i Morsø Folkeblad den 19. juni 1989: *I sin ungdom havde hun et højskoleophold, men bortset fra det levede hun hele sit liv i Solbjerg. I mange år tog hun sig af sin far, der blev over 90 år, og siden styrede hun hus for broderen Christian Stagstrup på Damagergaard, som de dog solgte i 1973 på grund af broderens sygdom. De fik hver en af de beskyttede boliger ved Solbjerg Plejehjem, og her har Anna Kristine Stagstrup siden trofast passet sin syge broder, så længe hendes egne kræfter slog til. Hele hendes liv gik faktisk med at være til rådighed og yde hjælp, hvor der var behov for det.*



Figur 171 Annonce i Morsø Folkeblad den 16. juni 1989

Hun var et beskedent og elskeligt menneske, der kun efterlader sig venner. Stinne, som hun blev kaldt i daglig tale, døde den 16. juni 1989 83 år gammel.



Figur 170 Gravsten på Solbjerg Kirkegård

7.7.2. **Kristian Jakobsen Stagstrup** blev født den **12. september 1907** i Solbjerg sogn, og han blev døbt den 10. november i Solbjerg Kirke. Ligesom søsteren har han også tilbragt livet i Solbjerg sogn bortset fra soldatertiden. Det fremgår af nekrologen efter ham, at **han var en sindig mand**. Han hørte ikke til de landmænd, der forhastede sig med nyanskaffelser. I mange år holdt han fast ved sine heste, og det afskrækkede ham ikke, at han selv måtte gøre et hårdere slid end dem, der tog maskiner i anvendelse. Efter søsterens død flyttede han ind på plejehjemmet. **Med ham er den sidste af en gammel Solbjergslægt borte** - skrev Morsø Folkeblad. Kristian døde den 10. april 1990 82 år gammel. Både han og søsteren blev begravet på Solbjerg Kirkegård.



Figur 172 Annonce i Morsø Folkeblad den 10. april 1990

38 Niels Pedersen Lindberg

Niels Pedersen Lindberg blev født i vinteren **1756** i Sindbjerg i Redsted sogn, og han blev døbt den 7. marts i Redsted Kirke. Han var søn af **Peder Christensen (ane nr. 76 - side 179)** og **Johanne Michelsdatter (ane nr. 77 - side 179)**. Han var også kendt som **Niels Hassing** og **Niels Lindberg** eller også alle 4 navne samtidig. Familien boede i **Sillerslev** på matrikel **11^a** og **11^b**, som i dag (2021) har adressen **Møllersmindevej 24**. Ejendommen var delt ud på 4 arealer, der tilsammen var på 415.110 kvadratalen, som svarer til lidt over 16 hektar eller knap 30 tønder land. Niels døde den **28. november 1828** 72 år gammel og blev begravet den 4. december på Øster Assels Kirkegård.



Figur 173 Møllersmindevej 24 - Til højre ses færgestedet med forbindelse til Nymølle i Salling

39 Maren Madsdatter

Maren Madsdatter blev født i **november 1758** i Sillerslev by i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 19. november i Øster Assels Kirke. Hun var datter af **Mads Brun Nielsen (ane nr. 78 - side 181)** og **Sidsel Nielsdatter (ane nr. 79 - side 181)**. Maren døde den **25. april 1830** 71 år gammel, og hun blev begravet den 2. maj på Øster Assels Kirkegård.

Maren Madsdatter og Niels Pedersen Lindberg

Maren og Niels blev gift den **6. december 1782** i Øster Assels Kirke. Maren var den ældste i søskendeflokken, og det var hendes barndomshjem, der blev familiens bosted. Marens mor boede på ejendommen ved folketællingen i 1787 og var anført som "aftægtskone - fattig". **Inden giftermålet havde de fået det første barn, og Niels blev udlagt som barnefader.** Selv om de efterfølgende blev gift, stod barnet ved folketællingen i 1787 noteret som "uægte". Parret fik 6 børn sammen:

1. **Else Nielsdatter** blev født omkring **juli 1780** i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 13. august i Øster Assels Kirke. Hun blev - formentlig **omkring 1820** - gift med **Jeppe Nielsen** (født i 1775) fra Thise i Salling. Jeppe døde den **2. april 1845** 70 år gammel og blev begravet den 11. april. Else døde den **7. juni samme år** 65 år gammel og blev begravet den 13. juni. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. De har levet i små kår, idet de ved folketællingen i 1845 er anført som **almisselemmer**. Parret fik 2 børn:

- 1.1. **Jens Jeppesen** blev født den **21. oktober 1821** i Sillerslev i Øster Assels sogn, og han blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 18. november i Øster Assels Kirke. **Fra marts 1848 til januar 1851 deltog han i krigen mod tyskerne.** Han blev ikke såret under krigen, men han blev taget til fange 2. påskedag 1848 ved Munkvolstrup lidt syd for Flensborg ifølge de oplysninger, han afgav i forbindelse med en ansøgning om en erindringsmedalje. Der er ingen oplysninger om længden på fangenskabets. I forbindelse med militærtjenesten gik han under **efternavnet "Sillerslev"** efter fødebyen, og det efternavn fulgte ham rest af livet, hvor han blev kaldt **Jens Sillerslev**. I december 1857 købte han **Hvidsten Kro**⁴⁴, og efter **30 år som kromand** blev kroen solgt i sommeren 1887, hvorefter parret flyttede til Randers. Den **26. september 1857** blev Jens gift med **Mariane Madsdatter** (født den 26. maj 1833 i Asferg sogn nord for Randers) i Asferg Kirke. Mariane døde den **12. marts 1868** 54 år gammel og blev begravet på Gassum Kirkegård. Jens og Mariane fik 3 børn. Jens blev gift igen den **8. maj 1869** med **Emilie Agnese Grell** (født den 6. januar 1829 i Holsten), som var **enke efter Bendix Nicolai Rosborg**, som var købmand i Randers, og som hun havde 2 børn sammen med. Han døde den 25. oktober 1859 27 år gammel, og ifølge kirkebogen hængte han sig. På det tidspunkt var Emilie gravid med barn nummer



Figur 175 Erindringsmedalje efter krigen 1848-1850



Figur 174 Tegning af Hvidsten Kro

⁴⁴ Hvidsten Kro blev bygget i 1634 ved den gamle Mariagerlandevej - i kirkebyen Hald. Da man senere rettede vejføringen ud, så den nye vej kom til at passere Hvidsten, flyttede kroen med.

2. Emilie døde den **15. september 1901** 72 år gammel, og Jens døde den **6. maj 1907** 80 år gammel.

1.2. **Maren Jeppesdatter** blev født den **12. juni 1825** i Sillerslev i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Hun var i hjemmet hos forældrene frem til deres død i 1845, hvor der ved folketællingen var noteret, at hun passede sin syge, sengeliggende moder. Hvad der herefter er sket med hende vides ikke, men der har været noget, der gik hende på, for den **20. maj 1849 druknede hun sig næsten 24 år gammel**. Hun blev begravet den 28. maj på Øster Assels Kirkegård.

2. **Maren Nielsdatter** blev født i **november 1784** i Sillerslev i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 5. december i Øster Assels Kirke. Den **12. juni 1814** blev hun gift med **Jens Andersen Vorm** (født den 12. juli 1780 i Skjoldborg sogn i Hassing Herred i Thy som søn af Anders Jensen Vorm og Maren Larsdatter) i Øster Assels Kirke. De boede på en mindre ejendom på knap 2 hektar eller godt og vel $3\frac{1}{2}$ tønder land med **matrikel 3^b**. Ejendommen eksisterer ikke længere som en selvstændig ejendom, men den lå på **Skibdalsvej** lige vest for nummer 10 (2021). Han var



Figur 176 Matrikel 3^b lige vest for Skibdalsvej 10

urmager, og Maren var **skrædderske**, og det smittede af på døtrene, som var væverske eller skrædderske. Jens døde den **16. juni 1852** 71 år gammel og blev begravet den 25. juni. Maren døde den **8. marts 1853** og blev begravet den 20. marts. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. Parret fik 5 børn:

2.1. **Maren Jensdatter** blev født den **7. december 1815** i Skallerup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 16. januar 1856 i Skallerup Kirke. Hun overtog i **1844** ejendommen på **matrikel 3^b** i Sillerslev efter forældrene, som derefter nød aftægt på ejendommen. Hun blev gift med **Niels Christian Christensen Storgaard** (født den 14. februar 1823 i Vester Assels sogn som søn af Christen Nielsen Storgaard og Ane Margrethe Nielsdatter) den **9. april 1847** i Øster Assels Kirke. **Han var dog på dét tidspunkt udlagt som barnefader til 3 børn sammen med Maren, og det fjerde barn kom $3\frac{1}{2}$ måned efter vielsen**. I alt fik de sammen 10 børn, hvoraf kun halvdelen nåede voksenalderen. Parret flyttede senere til Vester Assels sogn i nogle år, hvorefter de vendte tilbage til Øster Assels sogn. Niels Christian døde den **25. oktober 1880** 57 år gammel og blev begravet den 2. november. Maren opholdt sig de sidste år hos datteren Margrethe i Redsted sogn, hvor hun døde den **25. september 1896** 80 år gammel, og hun blev begravet den 3. oktober. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård.

2.2. **Niels Jensen** blev født den **31. maj 1818** i Skallerup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 20. september i Skallerup Kirke. Den **24. marts 1845** blev han gift med **Else Marie Christensdatter** (født den 6. august 1817 i Øster Assels sogn som datter af Christen Michelsen og Dorthe

Jensdatter) i Øster Assels Kirke. Parret fik 8 børn, hvoraf den førstefødte døde knap ét år gammel. Niels døde den **28. marts 1870** 51 år gammel og blev begravet den 3. april på Øster Assels Kirkegård. Else Marie blev derefter gift med **Jesper Jakobsen** den **27. oktober 1871**. Hun døde den **28. juni 1877** og blev begravet den 6. juli. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård.

2.3. **Mariane Jensdatter** blev født den **3. januar 1821** i Skallerup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 10. marts i Skallerup Kirke. Den **5. november 1848** blev hun gift med **Christen Poulsen Odgaard** (født den 25. august 1819 i Karby sogn som søn af Poul Christensen Odgaard og Maren Kirstine Andersdatter) i Øster Assels Kirke. De startede med at bo i Øster Assels sogn (formentlig i Sillerslev), men lejede en ejendom i **Ørding sogn** med matrikel nummer **11^e** i 1857. Den eksisterer ikke længere, men lå omkring den nuværende **Møllersmindevej 20**. Flytningen har dog ikke været langvejs henne, for ejendommen ligger umiddelbart nord for Sillerslev, men dog i Ørding sogn. Ejendommen blev købt i 1891 og solgt igen i 1899. Ud over at være husmand ernærede han sig som "tømmermand" ifølge folketællingerne. Maren døde den **26. februar 1894** 73 år gammel og blev begravet den 4. marts. Christen døde den **15. marts 1910** 90 år gammel og blev begravet den 24. marts. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik 6 børn, hvoraf det ene døde dagen efter fødslen.



Figur 177 Matrikel 11e lidt nord for Sillerslev

2.4. **Peder Christian Jensen** blev født den **18. december 1823** i Øster Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 11. april 1824 i Øster Assels Kirke. Han døde den **24. maj 1836** 12 år gammel, og han blev begravet den 31. maj på Øster Assels Kirkegård.

2.5. **Ane Marie Jensdatter** blev født den **20. november 1826** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 12. april 1827 i Øster Assels Kirke. Den **22. marts 1853** blev hun gift med **Laurits Jørgensen Ringsborg** (født den 12. marts 1821 i Vejerslev sogn som søn af Jørgen Lauritsen Ringsborg og Gjertrud Marie Christensdatter) i Øster Assels Kirke. Parret fik 3 børn. Laurits døde den **17. september 1884** 63 år gammel og blev begravet den 24. september. Ane Marie døde den **8. november 1897** 70 år gammel og blev begravet den 16. november. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Efter Laurits' død blev Ane Marie gift med **Niels Dortheus Christian Nielsen**, der var enkemand, den **20. november 1885** i Ørding Kirke. Niels var født den 29. september 1826 i Vejerslev sogn, og han døde den 16. marts 1901.

3. **Sidsel Nielsdatter** blev født i **marts 1787** i Øster Assels sogn, og hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 19** - side 60.

4. **Anne Nielsdatter** blev født omkring **september/oktober 1793** i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 24. oktober i Øster Assels Kirke. Den **6. december 1818** blev hun gift med **Johan Henrich Nielsen** (født i 1792 i Ljørslev sogn som søn af Niels Eriksen og Kiersten Eriksdatter) i Øster Assels Kirke. Parret boede på en ejendom med **matrikel 13** i **Sillerslev**. Ejendommen, der var på 676.150 kvadratalen svarende til knap 27 hektar eller cirka 48 tønder land spredt på 4 arealer, er nu (2021) udstykket, og en del af den er **Havnevej 47**. Johan Henrich gik også under **efternavnet Helligbrønd**, og ud over at være gårdejer var han også **skoleforstander**⁴⁵. Ejendommen blev i **1864 overdraget til sønnen Peder**, og parret nød aftægt på ejendommen resten af deres dage. Johan døde den **31. januar 1865** 73 år gammel og blev begravet den 10. februar. Anne døde den **11. januar 1872** 78 år gammel og blev begravet den 19. januar. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. Parret fik 8 børn, og Anne havde ét barn inden ægteskabet med en udlagt barnefader.



Figur 178 Matrikel 13 i Sillerslev – Havnevej 47

4.1. **Maren Pedersdatter** blev født den **6. februar 1816** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt 3 dage senere. Dåben blev publiceret den 11. april i Sundby Kirke. **Peder Michelsen i Sundby** blev udlagt som **barnefader**. Den **2. april 1844** blev hun gift med **Jens Sandersen** (født den 20. juli 1819 i Øster Assels sogn som søn af Sander Mathias Jensen og Ane Andersdatter) i Øster Assels Kirke. Parret flyttede ind hos Jens' forældre, og i **juli måned 1845 overtog de hjemmet**, som havde **matrikel 14^a**, og som nu (2021) har adressen **Rolighedsvej 14**. Gården havde et areal på 510.220 kvadratalen svarende til lidt over 20 hektar eller godt og vel 36 tønder land. Gården hedder **Fladelandgård**⁴⁶. Sammen med gården overtog Jens også faderens hverv som **sognefoged og lægdsmand**. Efter Jens' død overtog Maren ejendommen til hensidende i uskiftet bo, og hun solgte den til **juni 1878 til Søren Bak Sørensen**. Jens døde den **10. oktober 1871** 52 år gammel og blev begravet den 19. oktober. Maren døde den **24. maj 1896** 80 år gammel og blev begravet den 30. maj. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. Parret fik 6 børn, hvoraf kun 2 nåede voksenalderen.



Figur 179 Fladelandgård - Rolighedsvej 14

⁴⁵ I hvert Sogn oprettedes der en Skolekommission, hvori Sognepræsten som Formand og Ejerne af mindst 32 Tdr. Hartkorn som Skolepatroner havde fast Sæde tillige med to Skoleforstandere, der udnævntes af Skoledirektionen paa 2 Aar blandt de hæderligste Bønder i Sognet. Skolekommissionen havde Tilsynet indenfor det enkelte Sogn.

⁴⁶ Billede fra 1918 på <https://stroempehuset.dk/galleriet/mette%20pedersen/06%20gaarde%20og%20huse.html>

4.2. **Kjersten Henrichsdatter** blev født den **26. marts 1820** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 2. juli i Øster Assels Kirke. Den **31. januar 1845** blev hun gift med **Peder Jeppesen** (født 20. december 1819 i Øster Assels sogn som søn af Jeppe Pedersen og Ingeborg Jensdatter) i Øster Assels Kirke. Parret fik 4 børn sammen. Kirsten døde den **5. januar 1858** 37 år gammel i Vester Assels sogn, og hun blev begravet den 14. januar på Vester Assels Kirkegård. 8 år senere blev Peder gift med **enken Ane Cathrine Andersen** i Hvidbjerg sogn i Refs Herred, hvortil han var flyttet. Han døde den **24. juni 1875** 55 år gammel og blev begravet den 29. juni på Hvidbjerg Kirkegård.

4.3. **Zidse Kirstine Henrichsdatter** blev født den **24. december 1821**, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 17. februar 1822 i Øster Assels Kirke. Hun døde den **15. oktober 1824** knap 3 år gammel, og hun blev begravet den 24. oktober på Øster Assels Kirkegård.

4.4. **Jens Christian Henrichsen** blev født den 31. juli 1823 i Øster Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 31. august i Øster Assels Kirke. Efter folketællingerne opholdt han sig i barndomshjemmet, indtil han var langt oppe i 20'erne. Den **9. april 1850** blev han gift med **Karen Johanne Sørensdatter** (født den 30. august 1812 i Redsted sogn som datter af Søren Christensen Bonde og Maren Jensdatter) i Blidstrup Kirke. Hun



Figur 180 Nøråvej 29 mellem Blidstrup og Redsted



Figur 181 Annonce i Morsø Folkeblad den 7. januar 1889

var **enke efter Ole Christensen Gramstrup**, som hun havde været gift med i 2 år (ved ægteskabet var han 72 år, og hun var 36 år). Ifølge kirkebogen hængte han sig 1. marts 1850, og 1½ måned senere blev Karen Johanne gift med Jens Christian. Parret boede på Nøagaard i Blidstrup sogn. Den havde Ole Gramstrup erhvervet i 1810 i forbindelse med ægteskab med Mette Marie Luciae Jørgensdatter. Efter Jens Christians død overtog enken Helene Kirstine ejendommen i uskiftet bo, og den blev overdraget til sønnen John i 1907 i forbindelse med hendes død. Karen Johanne døde den **7. maj 1868** 55 år gammel og hun blev begravet den 15. maj på Blidstrup Kirkegård. Parret fik 2 børn. Derefter blev Jens Christian gift med **Helene Kirstine Johnsen** (født den 12. oktober 1842 i Blidstrup sogn som datter af John Larsen og Kirsten Jensdatter) den **26. maj 1871** i Blidstrup Kirke. Parret fik 6 børn. Jens Christian døde den **6. januar 1889** 65 år gammel, og han blev begravet den 12. januar. Helene Kirstine døde den **30. december 1906** 64 år gammel, og hun blev begravet den 6. januar 1907. Begge blev begravet på Blidstrup Kirkegård.

4.5. **Niels Christian Henrichsen** blev født den **22. oktober 1825** i Øster Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. december i Øster Assels Kirke. Den **21. november 1851** blev han gift med **Kirsten Jensdatter** (født den 19. august 1829 i Karby sogn som datter af Jens Mikkel-sen og Mette Marie Jensdatter) i Øster Assels Kirke. Hendes forældre var på det tidspunkt flyttet til Øster Assels sogn. **Parret havde flere ejendomme i Sillerslev, og den sidste ejendom blev solgt til sønnen Jens i 1895** med en forpligtelse til at yde aftægt til forældrene. Parret fik 7 børn, men det var kun de 4 af dem, der nåede voksenalderen. Efteråret 1857 var et svært år for dem, da de mistede 3 børn i løbet af 2 uger. En datter døde den **14. oktober** lidt over 4 år gammel og blev begravet den **21. oktober**. På denne dag døde en søn på 3 år, og 3 dage senere (den **24. oktober**) døde yderligere en søn på 1½ år. Begge sønner blev begravet den 1. november. De døde alle 3 af **strubehoste**. **Vinteren 1857/58 var en svær tid, for på samme side i kirkebogen er der omkring 10-12 børn i sognet, som døde af skarlagensfeber.** Vi har tidligere set noget



Figur 182 Annonce i Morsø Folkeblad den 5. januar 1907

tilsvarende i Vejerslev sogn, hvor en søsterdatter mistede 4 børn i marts 1858 - se side 41. Niels Christian døde den **8. september 1905** 79 år gammel og blev begravet den 15. september. Kirsten døde den **1. januar 1907** 77 år gammel og blev begravet den 10. januar. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård.



Figur 183 Annonce i Morsø Folkeblad den 11. september 1905

4.6. **Peder Henrichsen** blev født den 1. juni 1827 i Øster Assels sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 11. november i Øster Assels Kirke. Ifølge nekrologeren ved hans død deltog han i **krigen i 1848** og gjorde tjeneste på **Fregatten Thetis** uden dog at deltage i nogen kamphandlinger. I 1864 var han igen indkaldt til militæret, men kun for en kort bemærkning. Da han døde, var han den sidste af de gamle 48-veteraner i Ørding, der gik bort. Den **23. november 1866** blev han gift med **Ane Pedersen** (født den 10. juli 1840 i Vejerslev sogn som datter af Peder Christian Andersen (Hald) og Mariane Larsdatter) i Ørding Kirke. Parret boede i starten i Sillerslev, men købte så en gård i **Sevel sogn i Ginding herred** i Ringkøbing Amt. I starten af 1880'erne flyttede de tilbage til Mors og boede i **Ørding sogn**. Morsø Folkeblad fortæller i 1890, at Peder søgte om 81 kr. og 93 øre i tilskud hos Amtsrådet i forbindelse med Anes behandling for en kræftsvulst, og det blev bevilget. I 1893 blev der afsagt en overrettsdom i Viborg i anledning af, at **Peder søgte erstatning for uretmæssig varetægtsarrest fra 6. til 28. juli 1892** i forbindelse med en sigtelse om falsk anmeldelse. Dommen lød dog på, at "**Indstævnte (Thisted Amtsråd) bør for Citantens (Peders) Tiltale i denne sag fri at være**". Så han fik ikke noget ud



Figur 184 Fregatten Thetis - 1842-1864 - Billede fra "Flådens Historie"

af dén sag, men det offentlige betalte dog omkostningerne. Peder døde den **30. marts 1913** 85 år gammel og blev begravet den 5. april. Ane døde den **13. august 1919** 79 år gammel og blev begravet den 19. august. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik 5 børn, der alle overlevede børneårene.

4.7. **Sidsel Kirstine Henriksdatter** blev født den **17. november 1829** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 27. december i Øster Assels Kirke. Den **24. februar 1853** blev hun gift med **Laurits Olesen Dahl** (født den 25. december 1825 i Øster Assels sogn som søn af Ole Larsen Dahl og Johanne Christensdatter Haaning) i Øster Assels Kirke. Deres første barn blev født i Øster Assels, men allerede i 1854 flyttede de over på den anden side af Limfjorden til Rødding sogn i Salling, og i **1856 købte de Strømhuset**⁴⁷ ved Knud Strand (**Vadumvej 21** i 2021).



Figur 186 Strømhuset - Vadumvej 21



Figur 185 Annonce i Skive Folkeblad den 1. maj 1879

Der skete yderligere tilkøb i 1857, 1867 og 1875, hvorefter den samlede ejendom blev solgt i 1881. Den efterfølgende bopæl er ikke undersøgt. Det blev til 8 børn i alt, hvoraf det første barn døde som 11-årig - resten nåede voksenalderen. Sidsel Kirstine døde den **28. april 1879** 49 år gammel, og hun blev begravet den 4. maj på Rødding Kirkegård. Hun døde af **lungebetændelse**. Laurits giftede sig året efter med **enken Ane Margrethe Simonsdatter**, og han døde den **23. december 1894** 68 år gammel.

4.8. **Ane Elisabeth Henriksdatter** blev født den **4. august 1831** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 13. oktober i Øster Assels Kirke. Den **9. juni 1865** blev hun gift med **Peder Christian Jensen** (født 7. juli 1835 i Øster Assels sogn som søn af Jens Knudsen og Johanne Pedersdatter) i Øster Assels Kirke. Den **28. december 1869** købte de **matrikel 17^a** i Sillerslev (i 2021 **Staghøjmollevej 16**) af Laust Chr. Sørensen, og her havde parret hjemsted resten af deres dage. Ejendommen blev solgt den 24. oktober 1903 et halvt års tid efter Anes død, og Peder nød aftægt på ejendommen resten af hans tid. Parret fik 4 børn, hvoraf de 3 døde som ganske små 1-3 år gamle, og den sidste blev kun 32 år gammel og nåede ikke at stifte familie.



Figur 187 Staghøjmollevej 16 i Sillerslev

⁴⁷ Strømhuset havde langt tilbage i tiden en vandmølle, som fik vand fra den nærliggende Spøttrup Sø. Det fortælles, at da havet brød igennem ved Agger i 1825, gik havvandet ind i fjorden og ødelagde vandmøllen (muligvis en skrøne). Der har antagelig været samlingssted her for især missionske arrangementer i sidste halvdel af 1800-tallet ifølge annoncer i Skive Folkeblad.

4.9. **Henriette Henrichsdatter** blev født den **3. april 1834** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 24. august i Øster Assels Kirke. Den **20. maj 1858** blev hun gift med **Seier Nielsen** (født den 19. april i Øster Assels sogn som søn af Niels Laursen og Inger Christensdatter) i Øster Assels Kirke. Parret fik 4 (eventuelt 5) børn, inden **familien udvandrede til USA (antagelig Illinois)**. Der er ikke forsket yderligere i sagen.

4.10. **Christen Henrichsen** blev født den **8. april 1836** i Øster Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 30. oktober i Øster Assels Kirke. Den **16. maj 1862** blev han gift med **Ane Andersdatter** (født den 24. juli 1840 i Lødderup sogn som datter af Anders Sandersen og Kirsten Sørensdatter) i Øster Assels Kirke. Året efter (den **16. juni 1863**) købte de ejendommen **matrikel 7ⁿ** i Sindbjerg med adressen **Tornhøj 44**. Det var og er et lille hus med et tilliggende på 855 m². Det blev parrets hjem til "den bitre ende", idet ejendommen først blev solgt et år efter Anes død af arvingerne. Parret fik i alt 10 børn (8 piger og 2 drenge med 2 tvillingehold), som alle oplevede voksenalderen bort fra den ene af tvillingerne, som kun blev knap 14 år gammel. Christens erhverv er opgivet som **pottemager** som 24-årig, og senere er betegnelsen **arbejdsmand**. Han døde den **12. maj 1884** 48 år gammel og blev begravet den 16. maj. Ane døde den **28. februar 1909** 68 år gammel og blev begravet den 8. marts. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. **Ane blev alene med en pæn del af den store børneflokk i 1884, hvor det yngste barn var ½ år gammel.** Det ældste barn var fra 1863, og da hendes egne børn blev lidt større, blev hun "mor" til datteren Christianes 2 børn, som denne fik som 16-årig og 20-årig med udlagte barnefædre. **Så man kan sige, at hun havde børn at passe i over 40 år.**



Figur 188 Tornhøj 44 i Sindbjerg

5. **Mads Nielsen** blev født omkring **juli 1796**, og han blev døbt den 24. juli i Øster Assels Kirke. I daglig tale var han kendt som **Mads Nielsen Lindberg** og **Mads Lindberg**. Den **8. februar 1824** blev han gift med **Kirsten Christiansdatter** (født den 24. september 1806 i Øster Assels sogn som datter af Christian Jensen Skibdahl og Mette Andersdatter) i Øster Assels Kirke. Hun var kun 17 år ved giftermålet, og så falder tanken nemt hen på, at der kunne have været et barn på vej, men der findes ikke børn for de 2 forældre i kirkebogen for Øster Assels sogn. **Omkring 1825 købte de Sillerslevgård (2021: Gammel Færgevej 51 i Sillerslev)** af Christian Pedersen Øers enke (han var død i 1818, og hun døde i 1828), som sikkert har nydt aftægt på gården. Gården var på 890.170 kvadratalen, hvilket svarer til 35 hektar eller 63 tønder land. Gården blev solgt i slutningen af 1865 efter Mads' død til Christian Christensen Serup, som efter det oplyste til folketællingen i 1870 skulle være



Figur 189 Sillerslevgård på Gammel Færgevej 51

Kirstens nevø. Kirsten nød aftægt på gården efter salget. Mads døde den **15. februar 1865** 68 år gammel og blev begravet den 1. marts på Øster Assels Kirkegård. Det er ikke lykkedes at finde Kirstens afgang fra denne verden.

6. **Johanne Nielsdatter** blev født omkring **august 1800**, og hun blev døbt den 5. september i Øster Assels Kirke. Efter forældrenes død boede hun i en del år hos storesøster Else. Fra omkring 1850 boede hun i et formentligt lejet hus, hvor hun i nogle år havde selskab af datteren Maren. Indtil videre har det ikke været muligt at følge hende efter folketællingen i 1870. **Hun blev aldrig gift, men fik dog 2 børn:**

6.1. **Maren Mikkelsdatter** blev født den **15. maj 1824** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. **Mikkel Poulsen blev udlagt som barnefader**. Hun boede sammen med moderen, indtil hun blev gift med **Jens Christian Christensen** (født den 22. februar 1824 i Øster Assels sogn som søn af Christen Christensen og Karen Jensdatter) den **5. december 1851** i Øster Assels Kirke. De boede i **Sillerslev i mange år**, men de forsvinder lidt i det uvisse omkring 1880, hvor der indtil videre ikke er fundet yderligere oplysninger om dem. De fik 7 børn sammen.

6.2. **Niels Christensen** blev født den **18. februar 1831**, og han blev hjemmedøbt dagen efter. **Christen Olesen blev udlagt som barnefader**. Han kan følges i folketællingerne indtil konfirmationsalderen, men derefter har det ikke været muligt at finde oplysninger om ham.

40 Mads Nielsen Kjærgaard

Mads Nielsen Kjærgaard blev født i **juni 1760**, og han blev døbt i Vejerslev Kirke. Han var søn af **Niels Christensen (ane nr. 80 - side 183)** og **Karen Poulsdatter (ane nr. 81 - side 183)**. Han var nummer 3 i en søskendeflok på 10 børn.

Den **1. maj 1792** overtog han **fæstet på gården Bjerregaard** i Vejerslev sogn - se kort på side 63, hvor der er en kort beskrivelse af ejendommen. I **juni 1826** købte han **gården for 500 Rigsbankdaler sølv**, og i marts 1833 solgtes gården videre til sønnen Niels for 800 Rigsbankdaler Sølv plus aftægtsforpligtelse. Af folketællingen i 1834 fremgår det, at aftægtsfolkene boede på en anden ejendom end sønnen, og det må betyde, at der har været bolig på hvert matrikelnummer. På det tidspunkt havde de sønnen Peder boende.

Mads døde den **26. september 1841** 81 år gammel i Vejerslev sogn, og han blev begravet den 3. oktober på Vejerslev Kirkegård.

41 Anne Pedersdatter

Anne Pedersdatter blev født den **6. august 1764** i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den **13. august** i Vejerslev Kirke. Hun var datter af **Peder Laustsen Bjerregaard** (**ane nr. 82** - side 185) og **Maren Pedersdatter** (**ane nr. 83** - side 185) som barn nummer 3 i en søskendeflok på 10 børn.

Hun døde den **11. juni 1834** 69 år gammel i Vejerslev sogn, og hun blev begravet den **17. juni** på Vejerslev Kirkegård.

Anne Pedersdatter og Mads Nielsen Kjærgaard

Anne og Mads blev gift den **8. juni 1792** i Vejerslev Kirke, og de havde hele deres samliv på gården **Bjerregaard på Ringsborgvej 14**. Parret fik 4 børn:

- Niels Madsen** blev født den **30. januar 1795** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 20** - side 63.
- Peder Madsen** blev født i **februar 1797** i Vejerslev sogn, og han blev døbt den **28. februar** i Vejerslev Kirke. Den **13. november 1836** blev han gift med **Tumine Marie Pedersdatter** (født den **16. november 1816** i Vejerslev sogn som datter af Peder Nielsen og Maren Christensdatter). Den **22. april 1837** overtog han **fæstet** under Blidstrup Gods af **matrikel 8** i Vejerslev sogn efter svigerfaderen Peder Nielsen. Ejendommen, som hed **Korsgaard**, var oprindelig på **1.156.450 kvadratalen** svarende til knap 62 hektar eller knap 112 tønder land. Den er senere blevet delt, og en del af ejendommen er nu (2021) **Kalundborgvej 13 og 24**. Fæstet varede til **december 1882**, hvor **sønnen Poul Christian købte ejendommen af Blidstrup Gods**. Ved denne lejlighed blev der tinglyst aftægtsforpligtelse overfor forældrene. Peder døde den **2. juni 1885** 88 år gammel, og han blev begravet den **9. juni**. Tumine Marie døde den **21. februar 1906** 86 år gammel og blev begravet den **27. februar**. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Ifølge et notat ved folketællingen i 1901 skulle der være 12 børn, men det er kun lykkedes at finde 11:



Figur 190 Matrikel 8 - Korsgaard - kort fra 1842

- 2.1. **Ane Cecilie Pedersen** blev født den **14. april 1838** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 4. juni i Vejerslev Kirke. Hun døde den **30. marts 1839** knap 1 år gammel, og hun blev begravet den 8. april på Vejerslev Kirkegård.
- 2.2. **Ane Pedersen** blev født den **28. februar 1839** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 13. marts. Dåben blev publiceret den 8. april i Vejerslev Kirke - samme dag som søsterens begravelse. Den **28. februar 1862** blev hun gift med **Jens Jensen Agerholm** (født den 19. juli 1839 i Lødderup sogn som søn af Jens Aggerholm og Margrethe Jensdatter) i Vejerslev Kirke. Den **17. juni 1865** købte de **matrikel 42** i Ørding by og sogn (2021 - **Østerbyen 17**). Ejendommen blev overdraget til datteren Thumine Marie og svigersønnen Jens Peter Elsenius Serup via et arveudlægs-skøde i juli 1906 efter moderens død. Ane døde den **5. august 1904** 65 år gammel, og hun blev begravet den 9. august. Jens nød aftægt på matrikel 42 frem til sin død den **14. september 1924**, og han blev begravet den 20. september. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Efter folketællingen i 1901 skulle der være 3 levende og 3 døde børn i familien, men det er kun lykkedes at finde de 5 børn.
- 2.3. **Maren Pedersen** blev født den **10. november 1841** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 14. november. Dåben blev publiceret den 26. december i Vejerslev Kirke. Hun boede hos forældrene, og efter at de havde overdraget ejendommen til sønnen Poul Christian, fortsatte hun med at bo på ejendommen. **Hun forblev ugift**, og hun døde den **2. oktober 1914** 72 år gammel. Hun blev begravet den 7. oktober på Vejerslev Kirkegård. Gennem alle årene var hun medhjælper på gården.
- 2.4. **Mads Peter Pedersen** blev født den **29. marts 1844** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 5. april. Dåben blev publiceret den 16. maj i Vejerslev Kirke. Den **29. juni 1866** blev han gift med **Else Marie Bertelsen** (født den 17. maj 1844 i Ørding sogn som datter af Bertel Christophersen og Maren Jensdatter). De boede i starten i **Ørding sogn**, men flyttede omkring 1870 til **Lødderup sogn**. Lige efter 1890 flyttede de til **Holmen 2** i **Nykøbing**, som var bopælen ved Mads Peters død den **25. april 1893** (49 år gammel). Han blev begravet den 30. april. Else Marie døde den **21. juni 1925** 81 år gammel og blev begravet den 25. juni. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 8 børn, hvoraf der var ét hold tvillinger.



Figur 191 Østerbyen 17 - kort fra 1842

2.5. **Peder Pedersen** blev født den **9. februar 1846** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 13. februar. Dåben blev publiceret den 5. april i Vejerslev Kirke. Den **19. december 1876** blev han gift med **Sidsel Margrethe Thomsen** (født den 18. november 1832 i Blidstrup sogn som datter af Thomas Thomsen og Edel Marie Cortsdatter) i Vejerslev Kirke. Hun var **enke efter Søren Pedersen Bjerregaard**, der var 25 år ældre end hende. I forbindelse med ægteskabet overtog Peder ejendommen



Figur 195 Matrikel 14a, 16a, 22d, 23a og 40a i Vejerslev by - kort fra 1860

18 Øre. — Nebennævnte Skattebetere svarer følgende Bidrag af Formue og Vejligbed:		
Vejerslev:		
	Sk.	Ø.
Sognepræst Sparre	118	
Proprietær N. Clausen	205	32
Omd. Andreas Pedersen	14	16
Sognefoged P. Kjærgaard	148	68
Omd. Søren Kr. Jensen	1	18
" Peder St. Andersen	10	62
" Peder Kr. Nabsen	8	26
" Peter Glindborg	9	44
" N. Nielsen	23	60
" Kristen Nielsen	14	16
" Peder Kr. Andersen	17	70
" Kr. Andersens Enke	14	16
" Jakob Kristensen	8	26
" Claus G. Kj. Jensen	14	16
" Johan N. Kjær	66	8
Waller Søren Kristensen	9	44
Omd. Poul Pedersen	16	52
Niels Kr. Vech	2	36
Niels Kr. Kibsgaards Enke	4	72

Figur 193 Skatteliste fra 15. januar 1898 i Morsø Folkeblad

Kjærgaard (matrikel 16^a lidt sydvest for Vejerslev by) med vielsesattesten som adkomst. I vinteren 1882 købte han matrikel 22^d, der tidligere var fattiggård, og i sensommeren samme år erhvervede han matrikel 23^a. Og til sidst købte han i efteråret 1883 matrikel 14^a (Ballegaard) og matrikel 40^a. Det samlede areal var nu på 1.072.690 kvadratalen, som svarer til omkring 42 hektar eller 77 tønder land. **Ejendommen blev solgt samlet den 14. december 1915**, hvorefter bopælen blev en villa i nærheden. I 1898 var det offentligt bekendt, hvor meget de enkelte skatteydere betalte i skat, og det ses, at **Peder Kjærgaard**, som han hed i daglig tale, var **sognets næsthøjeste skattebetaler** med 148 kroner og 68 øre. Omkring 1900 begyndte telefonerne at vinde indpas, og det blev behørigt annonceret, når **sognefoged P. Kjærgaard** havde fået telefon. **Sidsel Marie** døde den **14. december 1898** 66 år gammel og blev begravet den 21. december på Vejerslev Kirkegård. Derefter blev Peder gift med **Marie Petrea**



Figur 192 Ny telefonabonnenter annonceret i Morsø Folkeblad den 1. juli 1904



Figur 194 Annonce i Morsø Folkeblad den 24. september 1924

Terkildsen (født den 31. oktober 1876 i Hvidbjerg sogn som datter af Hans Stagsted Terkildsen og Dorthe Kathrine Pedersen) i Vejerslev Kirke den **31. oktober 1899**. Hun var 30 år yngre end Peder og i den fødedygtige alder, så der kom 2 børn ud af samlivet. Hun døde den **17. december 1915** 39 år gammel og blev begravet den 23. december. Peder døde den **19. september 1924** 78 år gammel, og han blev begravet den 25. september. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. I nekrologen i Morsø Folkeblad den 20. september stod der bl.a.: *Kjærgaard var i over en Menneskealder*

Sognefoged og Lægdsmand. Han sad i Sparekassens Bestyrelse fra 1890 til sin Død. Han var endvidere Vurderingsmand for "Udlaan af Umyndiges Midler" og har i Aarenes Løb haft adskillige Tillidshverv. Han var en solid og stilfærdig Mand, der nød Tillid og Agtelse i vide Kredse.

2.6. **Karen Marie Pedersen** blev født den **5. marts 1848** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 12. april i Vejerslev Kirke.

Den **29. maj 1868** blev hun gift med **Christen Krog Pedersen** (født den 26. september 1844 i Frøsløv sogn som søn af Peder Christian Pedersen og Karen Marie Christensdatter) i Vejerslev Kirke. Han var **smed** og var især **berømt for sine plove**. Han havde **smedje i Torup** i Skallerup sogn, og den udviklede sig åbenbart i størrelse, for i folketællingen i 1890 blev han tituleret "**maskinfabrikant**". Smedjen havde til huse på **matrikel 7^a**, som nu (2021) har adressen **Torupvej 11**. Peder Christian døde den **25. februar 1892** 47 år gammel, og han blev begravet den 3. marts. **Sønnen Poul Christian overtog ejendommen i april 1900**, og han påtog sig i den forbindelse en aftægtsforpligtelse overfor moderen. Karen Marie døde den **6. maj 1920** 72 år gammel i Vejerslev sogn og blev begravet den 13. maj. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. Parret fik 4 børn.



Figur 196 Smedjen på Torupvej 11 - kort fra 1901

Den **25. februar 1892** 47 år gammel, og han blev begravet den 3. marts. **Sønnen Poul Christian overtog ejendommen i april 1900**, og han påtog sig i den forbindelse en aftægtsforpligtelse overfor moderen. Karen Marie døde den **6. maj 1920** 72 år gammel i Vejerslev sogn og blev begravet den 13. maj. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. Parret fik 4 børn.

2.7. **Peder Christian Pedersen** blev født den **7. marts 1850** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 10. marts. Dåben blev publiceret den 2. juni i Vejerslev Kirke. Han overtog gården **Korsgaard** (se kort på side 128) i **december 1882** efter forældrene, som var fæstere på ejendommen. **Gården blev købt af Blidstrup Gods**. I **sommeren 1913** købte han ejendommen **matrikel 3^c** (**Gammelvold 12** midt mellem Vejerslev og Blidstrup), og i **januar 1914** blev **fødegården solgt**. Gammelvold 12 blev solgt i **marts 1925**, hvorefter han flyttede til et hus i Vejerslev by - **matrikel 13^a**, som ikke er en selvstændig ejendom længere. Han forblev ugift og døde den **28. september 1938** 88 år gammel. Han blev begravet den 3. oktober på Vejerslev Kirkegård.

2.8. **Ane Cecilie Pedersen** blev født den **9. januar 1852** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt 12. januar i Vejerslev Kirke. Den **25. oktober 1878** blev hun gift med **Ole Olesen Dahl** (født den 7. december 1856 i Øster Assels sogn som søn af Peder Olesen Dahl og Maren Nielsdatter). Den **18. juni 1879** købte Ole **matrikel 14^a** i Emb by længst mod vest ud til det inddæmmede areal ved Glomstrup Vig og



Figur 197 Matrikel 14a i Emb - nu en del af Gammelgård, Søndenom 13 - kort 1901

Tissing Vig⁴⁸. Ane overtog ejendommen i **1896** med skifteretsattesten som adkomst, og ejendommen blev solgt i **juni 1907**. Derefter flyttede Ane på Asylet i Emb. Ole døde den **3. juli 1893** 36 år gammel, og han blev begravet den 7. juli. Ane var nu alene med 6 børn i alderen fra 1 til 12 år, som hun opfostrede på ejendommen indtil den mindstes konfirmation. Ane døde den **23. februar 1927** 75 år gammel, og hun blev begravet den 1. marts. Begge blev begravet på Blidstrup Kirkegård. Parret fik 9 børn, hvoraf et tvillingepar døde umiddelbart efter fødslen, og deres førstefødte blev kun knap 3 måneder gammel.

2.9. **Jens Pedersen** blev født den **10. november 1854** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. december i Vejerslev Kirke. Han opnåede kun at blive 15 år gammel, idet han døde den **11. juli 1870** og blev begravet den 17. juli på Vejerslev Kirkegård.

2.10. **Nicoline Christina Pedersen** blev født den **10. februar 1857** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 9. april i Vejerslev Kirke. Den **23. maj 1879** blev hun gift med **Jens Christian Jensen** (født den 21. december 1851 i Ørding sogn som søn af Jens Christensen og Johanne Marie Jensdatter) i Vejerslev Kirke. De startede med at bo hos Nicolines forældre, men købte i **februar 1881 matrikel 13** i Mollerup - nu (2021) Østervang 69. Det havde et tilliggende på 276.000 kvadratalen, som svarer til cirka 11 hektar eller knap 20 tønder land. Det blev hjemsted for familien i parrets levetid, og i **foråret 1931** blev ejendommen overdraget til sønnen Jens. Jens Christian døde den **28. februar 1931** 79 år gammel og blev begravet den 7. marts. Nicoline Christina døde den **14. april 1932** 75 år gammel. Parret fik 3 børn, hvoraf den ældste kun blev 3½ år gammel.



Figur 198 Matrikel 13 - Østervang 69 - kort fra 1842

2.11. **Anne Johanne Pedersen** blev født den **16. november 1862** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 26. december i Vejerslev Kirke. Den **3. juli 1883** blev hun gift med **Søren Christian Jensen** (født den 8. april 1860 i Nykøbing sogn som søn af Jens Christian Petersen og Mette Marie Thomsen) i Vejerslev Kirke. Den **8. november** købte Søren Christian **matrikel 16f** på 719.860 kvadratalen svarende til 28 hektar eller 51 tønder land. Ejendommen eksisterer ikke længere som selvstændig ejendom, men lå cirka dér, hvor **Bjørnsagervej 12** ligger i dag (2021). Ejendommen blev købt af Anne Johannes bror Peder Kjærgaard, og den blev solgt efter mere end 50 års ejerskab den **4.**



Figur 199 Matrikel 16f - omkring Bjørnsagervej 12

⁴⁸ Trap Danmark: Tissing Vig var en af to fjordarme i bunden af Glomstrup Vig, som i 1874 blev inddæmet og forsøgt tørlagt. Sidst i 1920'erne blev inddæmningen opdelt i de to vige: Tissing Vig og Søndervig. Mens Søndervig blev solgt fra, blev Tissing Vig i 1941 drænet og opdyrket. Tørlægningen var imidlertid ikke langtidsholdbar, og i 2008 blev Tissing Vig derfor sat under vand for at blive en ferskvandssø.

november 1935 til sønnen Kristen. Ejendommen må have været meget frugtbar i mere end én forstand, for parret fik mindst 17 børn i perioden fra 1883 til 1910. Søren Christian døde den **3. september 1935** 75 år gammel og blev begravet den 9. september. Anne Johanne døde den **17. januar 1938** 75 år gammel og blev begravet den 23. januar. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

3. **Karen Marie Madsdatter** blev født omkring **april 1799**, og hun blev døbt den 24. april i Vejerslev Kirke. Hun var hos forældrene ved folketællingen i 1801, men derefter har det indtil videre ikke været muligt at finde flere oplysninger om hende.

4. **Maren Madsdatter** blev født den **26. april 1805** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Den **4. juni 1833** blev hun gift med **Poul Michelsen Klitgaard** (født den 27. oktober 1808 i Bjergby sogn som søn af Michel Jensen Klitgaard og Sidsel Poulsdatter) i Vejerslev Kirke. Han var skolelærer ved Vejerslev Skole og fungerede også som kirkesanger. Efter pensionering flyttede parret ind i et hus, som dog ikke er identificeret endnu. Poul døde den **10. juni 1886** 77 år gammel og blev begravet den 17. juni. Maren døde den **22. december 1888** 83 år gammel og blev begravet den 1. januar 1889. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 2 børn:



Figur 200 Vejerslev Skole - kort 1842

4.1. **Ane Cecilie Klitgaard** blev født den **19. juni 1836** og blev den 14. juli. Dåben blev publiceret den 17. juli i Vejerslev Kirke. Hun opholdt sig hele livet hos forældrene. Hun forblev ugift, og hun døde den **23. januar 1893** 56 år gammel. Hun blev begravet den 31. januar på Vejerslev Kirkegård.

4.2. **Ane Kirstine Klitgaard** blev født den **19. oktober 1837** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 24. december. Dåben blev publiceret den 12. april 1838 i Vejerslev Kirke. Den **31. maj 1870** blev hun gift med **Søren Christian Christensen Bak** (født den 13. oktober 1840 i Vester Assels sogn som søn af Christen Poulsen Bak og Karen Marie Christensdatter) i Vejerslev Kirke. Parret bosatte sig i Vils, hvor han var



Figur 201 Annonce i Morsø Folkeblad den 20. august 1902

høker og snedker, og ved hustruens død blev han angivet som **brevsamler**⁴⁹. I forbindelse med **grundlovsændringen i 1915** var han medindbyder til et møde i en gruppe, der var **modstandere** af ændringen ifølge en annonce i Morsø Folkeblad. Parret fik mindst 4 børn, hvoraf ét døde én dag gammel. Ifølge folketællingen i 1901 skulle der have været yderligere 2 børn, som var døde på dét tidspunkt, men de er ikke fundet. Ane Kirstine døde den **17. august 1902** og blev begravet den 22. august. Søren døde den **13. december 1920** og blev begravet den 17. december. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

⁴⁹ Brevsamlingssted er en slags filial-postkontor (især i større landsbyer eller ved stationer), til hvis betjening der ikke kræves en uddannet postfunktionær.

42 Hans Jensen Søndergaard

Hans Jensen Søndergaard blev født omkring 1756 i Øster Jølby sogn. Han var søn af **Jens Jeppesen** (ane nr. 84 - side 191) og **Maren Hansdatter** (ane nr. 85 - side 191). Han døde den 29. december 1841 85 år gammel, og han blev begravet den 9. januar 1842 på Øster Assels Kirkegård. Ved dødsfaldet var han noteret som almisselem på kost og logi hos svigersønnen Jens Søndergaard.

Kirsten Jensdatter og Hans Jensen Søndergaard

I 1782 blev Hans udlagt som barnefader til en datter, som han fik sammen med **Kirsten Jensdatter** (født i 1760):

1. **Mette Kirstine Hansdatter** blev født i oktober 1782 og døbt den 27. oktober i Øster Jølby Kirke. Den 30. november 1815 blev hun gift med en fætter **Christen Jeppesen Møller** (født den 30. marts 1797 i Øster Jølby sogn som søn af Jeppe Jensen Møller Søndergaard og Johanne Katrine Pedersdatter Bach) i Øster Jølby Kirke. Deres fælles bedsteforældre var **Jens Jeppesen** (ane nr. 84 - side 191) og **Maren Hansdatter** (ane nr. 85 - side 191). Mette døde den 23 september 1828 45 år gammel, og hun blev begravet den 30. september på Øster Jølby Kirkegård. Christen blev herefter gift igen i april 1829 med **Anne Pedersdatter Dahlgard**, som dog døde allerede i februar 1832 33 år gammel 11 dage efter at have født barn nummer 2. Christen blev gift for tredje gang i juli samme år med **Zidsele Jensdatter**, som han fik 4 børn sammen med. Christen døde den 14. april 1844 47 år gammel, og han blev begravet den 21. april på Øster Jølby Kirkegård. Mette Kirstine og Christen fik 3 børn sammen:

- 1.1. **Jeppe Christian Christensen Møller** blev født den 15. april 1820 i Øster Jølby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 27. maj i Øster Jølby Kirke. Den 23. februar 1851 blev han gift med **Maren Pedersdatter** (født den 24. juni 1821 i Solbjerg sogn som datter af Peder Poulsen Tonsgaard og Karen Jepsdatter) i Solbjerg Kirke. De overtog et husmandssted i Erslev sogn, og her opfostrede de 4 børn. Jeppe døde den 1. juli 1888 68 år gammel og blev begravet den 8. juli. Maren døde den 5. januar 1894 72 år gammel og blev begravet den 14. januar. Begge blev begravet på Erslev Kirkegård.



Figur 202 Annonce i Morsø Folkeblad den 3. juli 1888

- 1.2. **Johanne Kirstine Christensdatter** blev født den **16. august 1822** i Øster Jølby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 29. december i Øster Jølby Kirke. Hun døde den **29. november 1829** 7 år gammel og blev begravet den 6. december på Øster Jølby Kirkegård.
- 1.3. **Søren Christensen** blev født den 17. september 1825 i Øster Jølby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 1. januar 1826 i Øster Jølby Kirke. Han døde den **29. oktober 1826** 13 måneder gammel og blev begravet den 5. november på Øster Jølby Kirkegård.

43 Karen Christensdatter Dahlgaard

Karen Christensdatter Dahlgaard er født omkring **1752**. Kirkebogen for Øster Jølby sogn for dette årstal er meget svær at tyde, men da vielsen er foregået i Øster Jølby Kirke, formodes det, at hun er født i dette sogn eller eventuelt et nabosogn. Karen døde den **3. juni 1834** omkring 82 år gammel, og hun blev begravet den 8. juni på Øster Assels Kirkegård.

Karen Christensdatter Dahlgaard og Hans Jensen Søndergaard

Karen og Hans blev gift den **6. marts 1789** i Øster Jølby Kirke. De startede samlivet i Galtrup sogn, og flyttede i **1793** til gården **Dahlgaard** i **Faarup** i Lødderup sogn. I **1795** gik turen tilbage til Galtrup sogn, og senere boede de i **Tæbring** sogn. De sluttede tilværelsen i **Øster Assels sogn**, hvor de begge døde. Sammen fik de 8 børn:

2. **Maren Hansdatter** blev født omkring **juli 1789** i Øster Jølby sogn, og hun blev døbt den 18. juli i Øster Jølby Kirke. Den **9. december 1821** blev hun gift med **Svenning Pedersen Dahlgaard** (født den 6. juni 1796 i Øster Assels sogn som søn af Peder Dahlgaard og Mette Svenningsdatter) i Øster Assels Kirke. De boede i **Sillerslev på Sallingbogård**, som nu (2021) har adressen Gammel Færgevej 18, og som nu er en beboelsejendom. Den gang var ejendommen større, og den havde jorde 8 forskellige steder i sognet. Jordtilliggendet var på omkring 450.000 kvadratalen svarende til cirka 18 hektar eller 32 tønder land. Gården blev senere overdraget til sønnen Hans Christian, som ydede forældrene aftægt. En overgang boede de ifølge folketællingen hos datteren Karen. Maren døde den **17. juli 1872** 83 år gammel og blev begravet den 24. juli. Svenning døde den **23. januar 1876** 79 år gammel. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. De fik sammen 5 børn, hvoraf kun 2 nåede voksenalderen:



Figur 203 Sallingbogård - Gammel Færgevej 18

2.1. **Mette Cathrine Svenningsdatter Dahlgaard** blev født den **6. august 1826** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. december i Øster Assels Kirke. Hun døde den **20. april 1835** 8 år gammel og blev begravet den 26. april på Øster Assels Kirkegård.

2.2. **Karen Svenningsdatter Dahlgaard** blev født den **14. marts 1828** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben nåede ikke at blive publiceret i kirken, da hun døde den **6. maj** 7 uger gammel. Hun blev begravet den 11. maj på Øster Assels Kirkegård.

2.3. **Peder Svenningsen Dahlgaard** blev født den **27. november 1829** i Øster Assels sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 25. december i Øster Assels Kirke. Han døde den **8. august 1840** 11 år gammel og blev begravet den 16. august på Øster Assels Kirkegård.

2.4. **Hans Christian Svenningsen Dahlgaard** blev født den **19. december 1831** i Øster Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 14. januar 1832 i Øster Assels Kirke. Den **26. oktober 1858** blev han gift med **Mariane Pedersdatter Søndergaard** (født den 7. maj 1833 i Solbjerg sogn som datter af Peder Nielsen Søndergaard og Johanne Therkildsdatter) i Solbjerg Kirke. I **1866** overtog de Hans Christians forældres gård i Sillerslev - **Saltingbogård**. Den blev solgt i **1879** til Niels Bjerregaard, og familien flyttede til **Alsted** til dén ejendom, som nu (2021) har adressen **Årnakke 33**. Denne ejendom havde de til **1901**, hvor de flyttede til **Tødsø**. Her boede de hos datteren **Mette Cathrine** på adressen **Ballegårdsvej 7** (2021). **Mariane** døde den **12. november 1907** 74 år gammel og blev begravet den 18. november. **Hans Christian** døde den **23. januar 1917** 85 år gammel og blev begravet den 3. februar. Begge blev begravet på Tødsø Kirkegård. Parret fik 10 børn, hvoraf de 4 nåede voksenalderen.



Figur 204 Årnakke 33

2.5. **Karen Svenningsdatter Dahlgaard** blev født den **4. februar 1833** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 4. april i Øster Assels Kirke. Den **28. november 1856** blev hun gift med **Christian Christensen Seerup** (født den 22. august 1833 i Vester Assels sogn som søn af Christen Pedersen og Mette Christensdatter) i Øster Assels Kirke. Frem til 1880 boede de i Øster Assels sogn, hvorefter de flyttede til **Sevel sogn** i Ginding Herred i Ringkøbing Amt. Her overtog de i **1884 matrikel 13^a** (Damgaard), som nu (2021) har adressen **Sevelvej 85**.



Figur 205 "Damgaard" - Sevelvej 85

I 1906 blev gården overdraget til sønnen **Mads** og svigersønnen **Ole** (gift med **Kirsten**), som senere delte gården op i 2 gårde. **Karen** og **Christian** nød aftægt på gården resten af deres tid. **Christian** døde den **23. januar 1910** 76 år gammel

og blev begravet den 1. februar. Karen døde den **18. november 1919** 86 år gammel og blev begravet den 25. november. Begge blev begravet på Sevel Kirkegård. Parret fik 4 børn.

3. **Karen Hansdatter** blev født omkring **september 1790** i Øster Jølby sogn, og hun blev døbt den 24. september i Øster Jølby Kirke. Den **16. november 1823** blev hun gift med **Christen Laursen** (født i 1782 i Redsted sogn som søn af Lars Johansen og Anne Sørensdatte) i Hvidbjerg Kirke. Han var enkemand efter **Kirsten Nielsdatter Lynggaard**, som var død i 1820. Christen døde den **18. april 1842** 60 år gammel og blev begravet den 24. april på Hvidbjerg Kirkegård. Derefter blev Karen gift med **Jens Jepsen Dahlgaard** (født omkring 1788 i Karby sogn) den **27. november 1846** i Lødderup Kirke. Han var enkemand efter **Ane Marie Jensdatter**, som døde den 11. september samme år. Karen døde den **26. november 1863** 73 år gammel og blev begravet den 4. december på Lødderup Kirkegård. Karen og Christen fik 2 børn sammen:
 - 3.1. **Hans Christian Christensen** blev født den **27. september 1824** i Hvidbjerg sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han døde den **1. november samme år** 5 uger gammel, og han blev begravet den 7. november på Hvidbjerg Kirkegård.
 - 3.2. **Ane Kirstine Christensdatter** blev født den **7. april 1827** i Hvidbjerg sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 15. juli i Hvidbjerg Kirke. Den **2. juli 1852** blev hun gift med **Michel Christian Nybye** (født den 20. november 1815 i Lødderup sogn som søn af Morten Michelsen Nybye og Sidsel Marie Michelsdatter Hunnerup) i Lødderup Kirke. I 24 år boede de i Lødderup, men flyttede så til Karby sogn, hvor de overtog ejendommen "**Lille Ørndrup**" - **matrikel 8^a** (nu (2021) **Ørndrupvej 130**). Efter Michels død blev ejendommen overdraget til Jens Jensen Østergaard - gift med datteren Cecilie. Ane Kirstine boede på ejendommen som aftægtskone. Michel Christian døde den **16. december 1889** 74 år gammel og blev begravet den 22. december. Ane Kirstine døde den **20. juli 1911** 84 år gammel og blev begravet den 27. juli. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. Parret fik 2 børn, hvoraf sønnen døde som 4-årig.
4. **ZidseL Hansdatter** blev født omkring **april 1792**, og hun blev døbt i Øster Jølby Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.
5. **Niels Hansen** blev født **1. oktober 1793** i Lødderup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.
6. **Christen Hansen** blev født den **21. april 1796** i Galtrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 12. juni i Galtrup Kirke. Den **7. december 1823** blev han gift med **Maren Jensdatter** (født omkring marts 1796 i Ørding sogn som datter af Jens Søndergaard og Inger Sørensdatte) i Ørding Kirke. Maren havde været gift før og havde 2 børn fra ægteskabet med **Christen Poulsen**. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvad der skete med ham - død eller fraskilt? Maren og Christen Hansen boede på **matrikel 9** i Ørding sogn - **Tingstedvej 14**, som de havde i fæste under Glomstrup gods. Ejendommen blev i 1871 overdraget til

sønnen Hans, og ved samme lejlighed overgik den fra at være fæstegård til at være selveje. Maren døde den **5. april 1867** 71 år gammel og blev begravet den 14. april. Christen døde den **2. maj 1877** 81 år gammel og blev begravet den 10. maj. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik sammen 5 børn:



Figur 206 Matrikel 9 - Tingstedvej 14

6.1. **Jens Christensen** blev født den **27. juli 1824** i Outrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 7. november i Outrup Kirke. Han var **tvilling til Hans**. I **1848** blev han gift med **Johanne Marie Jensdatter** (født 14. december 1823 i Ørding sogn som datter af Jens Christoffer- sen (Storgaard) og Sidsel Jensdatter) i Ørding Kirke. De boede i starten hos hendes forældre - formentlig senest til 1853, hvor forældrene overdrog fæ- stegården til andre mod aftægtsforpligtelse. Johanne Marie fødte 2 børn i hen- holdsvis 1851 og 1854, og hun døde den **21. juni 1854** - 2 uger efter sidste fødsel. Derefter giftede Jens sig med **Ane Katrine Sørensen** (født den 18. sep- tember 1825 i Øster Assels sogn som datter af Søren Poulsen og Ane Sophie Andersdatter) den **10. november 1854** i Ørding Kirke. Efter cirka 10 år i Ør- ding sogn overtog Jens fæstet under Glomstrup Gods på **matrikel 6** i Lødderup



Figur 207 Matrikel 6 - Lødderupvang 15 - kort 1953

sogn - "**Dahlgård**" - **Lødderupvang 15**. Det var en gård på 858.530 kvadratalen, som svarer til cirka 34 hektar eller 61 tønder land. Det blev parrets op- holdssted resten af tiden. Gården blev overdraget til svigersønnen Christen Smed Mikkelsen, som var gift med datteren Maren Cecilie. Ane Katrine og Jens nød aftægt på gården, indtil Ane Katrine døde den **6. november 1911** 86 år gammel, og indtil Jens

døde den **2. juli 1912** 87 år gammel. Begge blev begravet på Lødderup Kirke- gård. De fik sammen 2 børn.

6.2. **Hans Christensen** blev også født den **27. juli 1824** i Outrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han var **tvilling til Jens**. Dåben nåede ikke at blive publiceret i kirken, for han døde allerede den **18. september** knap 2 måneder gammel. Han blev begravet den 26. september på Outrup Kirkegård.

6.3. **Hans Christensen** blev født den **4. maj 1826** i Outrup sogn, og han blev hjem- medøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 24. september i Outrup Kirke. Tidlig i barndommen flyttede familien til Ørding sogn, hvor han levede det mest af tiden. Som ung var han med i **krigen 1848-1850**, og ved folketællingen i 1850 var han noteret som indkaldt til krigstjeneste. Den **18. november 1856** blev han gift med **Sidsel Kirstine Jensdatter** (født den 14. september 1830 i Øster Assels sogn som datter af Jens Christensen og Mariane Christensdatter) i Øster Assels Kirke. Den unge familie boede hos Hans' forældre i de første år, og **nytårsaftensdag i 1871** overtog Hans **matrikel 9 (Tingstedvej 14)**, som ved samme lejlighed overgik fra at være en fæstegård under Glomstrup Gods til at

være en selvejergård. Se kort på side 138. Gården blev solgt igen i 1888 til sønnen Søren Christian, og i den forbindelse fik forældrene aftægt på gården. Så bortset fra militærtjenesten har Hans boet på samme ejendom fra den tidligste barndom. Sidsel Kirstine døde den 7. december 1905 75 år gammel, og hun blev begravet den 14. december. Hans døde den 28. september 1911 85 år gammel, og han blev begravet den 5. oktober. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik 5 børn.



Figur 208 Annonce i Morsø Folkeblad den 2. oktober 1911

- 6.4. **Peder Christian Christensen** blev født den 30. august 1829 i Outrup sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 1. november i Outrup Kirke. Den 1. oktober 1858 blev han gift med **Ane Marie Jensen** (Støjberg) (født den 11. august 1832 i Øster Assels sogn som datter af Jens Madsen Støjberg og Maren Jensdatter) i Ørding Kirke. Det er uvist, hvor parret boede i starten, men den 31. december 1871 blev matrikel 6^a i Ørding sogn købt af Glomstrup Gods. Det er muligt, at man har haft ejendommen som fæstegård inden den tid. Ejendommen har i dag (2021) adressen **Tingstedvej 18**, og den har ligget tæt på hjemmet på Tingstedvej 14, som broderen Hans overtog efter faderen på samme tidspunkt - se kort på side 138. Ejendommen blev solgt den 5. december 1903 til Niels Martinus Sørensen kort tid efter Ane Maries død. Parret fik 6 børn, men det var kun 2 af dem, der nåede voksenalderen. Ét barn var dødfødt, og i 1869 begravede de 3 børn på samme dag. Der var en epidemi på det tidspunkt med skarlagensfeber, som betød, at de 3 børn døde med få dages mellemrum. Det var en datter på 10 år og 2 sønner på henholdsvis 6 og 3½ år. Skarlagensfeber var en hård omgang på den tid, for Christen Michelsen (ane nr. 8 - side 34) og Christiane Nielsdatter (ane nr. 9) mistede 4 børn i løbet af en halv måned i marts 1858 af den samme sygdom. Ane Marie døde den 28. juni 1903 70 år gammel og blev begravet den 3. juli. Peder Christian døde den 28. februar 1920 90 år gammel. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård.
- 6.5. **Søren Christian Christensen Søndergaard** blev født den 17. juni 1833 i Ørding sogn, og han blev døbt den 29. juli i Ørding Kirke. Han kan følges i folketællingerne hos forældrene frem til 1855, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
7. **Mariane Hansdatter** blev født i 1798 i Rakkeby sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 21** - side 64.
8. **Ane Catrine Hansdatter** blev født den 2. oktober 1800 i Tæbring sogn. Den 8. november 1839 blev hun gift med **Søren Stiesen** (født den 11. juni 1813 i Skallerup sogn) i Ørding Kirke. Hun døde allerede den 6. september 1842 41 år gammel og blev begravet den 14. september på Ørding Kirkegård. Efter hendes død blev Søren gift med Ane Catrines søsterdatter Ane Cathrine - omtalt nedenfor. I nærværende ægteskab var der 4 børn, der dog alle døde inden 1 år efter fødslen. De 2 første børn blev født som uægte børn, da forældrene ikke var gift ved fødslerne.

- 8.1. **Karen Marie Sørensdatter** blev født den **18. marts 1836** i Ørding sogn, og hun blev hjemmedøbt den 22. april. Dåben nåede ikke at blive publiceret i kirken, da hun døde den **22. september** $\frac{1}{2}$ år gammel. Hun blev begravet den 2. oktober på Ørding Kirkegård.
- 8.2. **Hans Peter Sørensen** blev født den **21. april 1839** i Ørding sogn, og han blev hjemmedøbt den 4. maj. Dåben blev publiceret den 8. november i Ørding Kirke. Han døde den **24. november samme år** 7 måneder gammel i Ørding sogn og blev begravet den 1. december på Ørding Kirkegård.
- 8.3. **Hans Peter Sørensen** (opkaldt efter gammel skik) blev født den **29. september 1840** i Ørding sogn, og han blev hjemmedøbt den 1. oktober. Dåben nåede ikke at blive publiceret, inden han døde den **3. februar 1841** lidt over 4 måneder gammel og blev begravet den 14. februar.
- 8.4. **Karen Marie Sørensdatter** (også opkaldt efter gammel skik) blev født den **28. april 1842** i Ørding Kirke, og hun blev hjemmedøbt den 1. maj. Dåben nåede ikke at blive publiceret i kirken, da hun døde den **25. august** 4 måneder gammel. Hun blev begravet den 31. august på Ørding Kirkegård.
9. **Kirsten Hansdatter** blev født i **forsommeren 1805**, og hun blev døbt den 29. juni i Øster Assels Kirke. Den **29. december 1825** blev hun gift med **Jens Jensen Søndergaard** (født den 4. april 1802 i Ørding sogn som søn af Jens Pedersen og Ane Jensdatter) i Øster Assels Kirke. Bopælen var gården "**Søndergaard**" i **Storup**, som var en fæstegård under Glomstrup Gods. Ifølge matrikelkort fra 1814 var arealet 1.245.390 kvadratalen svarende til 49 hektar eller 89 tønder land. Gården blev senere **udstykket i flere ejendomme**, og det er sandsynligvis sket omkring 1888. Arealet med den gamle gård er nu (2021) et ubebygget landbrugsareal. **Asselsvej 138** har sikkert været en del af gården. Vurderet ud fra hans efternavn var han formodentlig født på denne gård, som hans far så har haft i fæste før ham. Kirsten døde den **10. januar 1877** 71 år gammel, og hun blev begravet den 16. januar. Jens døde den **22. april samme år** og blev begravet den 29. april. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik sammen 8 børn:



Figur 209 "Søndergaard" i Storup - Asselsvej 138 - kort fra 1842

- 9.1. **Ane Cathrine Jensdatter** blev født den **10. marts 1825** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 23. maj i Øster Assels Kirke. Da hun var $17\frac{1}{2}$ år gammel, døde hendes moster, som også hed Ane Cathrine (se side 139), i efteråret 1842, og hun trådte til som husholderske. Der har åbenbart også været lidt andre gøremål end de praktiske, for et års tid senere fik hun et barn sammen med enkemanden. I foråret 1846 er den "gal" igen, så hun blev nu gift med **Søren Stiesen** (født den 11. juni 1813 i Skallerup sogn) i Ørding Kirke. Der ikke fundet en bopæl for dem, men det har sikkert været i små kår, for allerede ved folketællingen i 1860 var han omtalt som almisselem. Søren døde den **29. december 1873**, og han blev begravet den 4.

januar året efter på Ørding Kirkegård. Det er endnu ikke lykkedes at finde Ane Cathrines videre skæbne. De fik sammen 9 børn.

- 9.2. **Jens Jensen** blev født den **10. november 1827** i Ørding sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 4. april 1828 i Ørding Kirke. Han kan følges i folketællingerne frem til 1845, men derudover har det indtil videre ikke været muligt at finde flere oplysninger om ham.
- 9.3. **Hans Jensen Søndergaard** blev født den **1. april 1831** i Ørding sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 12. juni i Ørding Kirke. Han døde den **18. august 1831** knap 5 måneder gammel, og han blev begravet den 24. august på Ørding Kirkegård.
- 9.4. **Hans Jensen Søndergaard** blev født den **22. december 1832** i Ørding sogn, og han blev døbt den 1. januar 1833 i Ørding Kirke. Han døde den **13. januar 1865** 32 år gammel, og han blev begravet den 20. januar på Ørding Kirkegård. Han forblev ugift.
- 9.5. **Søren From Jensen Søndergaard** blev født den **16. marts 1835** i Ørding sogn, og han blev døbt den 16. april i Ørding Kirke. At dømme ud fra folketællingerne har han opholdt sig det meste af tiden hos forældrene frem til giftermålet med **Karen Marie Jensen** (født den 25. juni 1861 i Øster Assels sogn som datter af Jens Nielsen og Johanne Marie Christensdatter) den **25. juni 1878** i Øster Assels Kirke. De blev gift på hendes 17-års fødselsdag, hvor han var 43 år gammel, og da havde hun få måneder i forvejen født en datter med Søren som udlagt barnefader. De boede på **matrikel 6^d** i Storup by, og den blev udstykket fra gården Søndergaard - se kort på side 140. De kan være startet som fæstere på ejendommen, men den **28. november 1888** blev den solgt fra Glomstrup Gods og blev en selvejerejendom. Den blev overdraget til sønnen Jens den **28. marts 1903**, og han solgte den videre i 1910. Søren døde den **2. juni 1916** 81 år gammel og blev begravet den 9. juni. Det fremgår af annoncen i Morsø Folkeblad, at han var **veteran fra krigen i 1864**⁵⁰. Karen Marie døde den **29. august 1934** 73 år gammel, og hun blev begravet den 3. september. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik 9 børn, hvoraf ét døde 10 uger gammel.
- 9.6. **Mette Cathrine Jensen** blev født den **12. april 1839** i Ørding sogn, og hun blev hjemmedøbt den 14. april. Dåben blev publiceret den 8. november i Ørding Kirke. Hun blev tjenestepige hos Niels Christian Christensen Storgaard i Vester Assels, da han blev enkemand med en mindre børneflokk, og her blev hun indtil sin død den **29. juli 1883** 44 år gammel, hvor hun er noteret som husholderske. Hun blev begravet den 5. august på Vester Assels Kirkegård.



Figur 210 Annonce i Morsø Folkeblad den 6. juni 1916

⁵⁰ Der er stadig bevaret tre veterangrave på Ørding Kirkegård. Og mindet om krigen bæres bl.a. videre i bevidstheden om de oplevelser som Søren From Jensen, Christen Bertelsen og Christen Sørensen tog med sig hjem fra krigen. - Morsø Folkeblad 15. april 2014 om mindehøjtidelighed for 150-året for nederlaget ved Dybbøl.

9.7. **Hans Peter Jensen** blev født den **27. juni 1840** i Ørding sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben nåede ikke at blive publiceret i kirken, da han døde den **3. juli** 6 dage gammel. Han blev begravet den 12. juli på Ørding Kirkegård.

9.8. **Mariane Jensen** blev født den **30. marts 1842** i Ørding sogn, og hun blev hjemmedøbt den 10. april. Dåben blev publiceret den 2. oktober i Ørding Kirke. Den **1. december 1868** blev hun gift med **Knud Christian Larsen** (født den 25. maj 1844 i Blidstrup sogn som søn af Lars Knudsen og Maren Cathrine Nielsdatter) i Ørding Kirke. Parret startede samlivet i Øster Assels, hvorefter turen gik omkring Flade sogn, inden de flyttede til Nykøbing, hvor de bl.a. boede på **Toftegade 16 og Markedsgade 54**. Knud har formentlig hørt til "de tjenende folk" gennem årene - først som tjenestekarl i landbruget og senere som arbejdsmand i Nykøbing, hvor han bl.a. var gårdskarl i en købmandsgård. Knud døde den **3. juni 1921** 77 år gammel og blev begravet den 7. juni. Mariane døde den **18. april 1926** 84 år gammel. Begge blev begravet på Nykøbing Kirkegård. Parret fik 5 børn.



Figur 211 Annonce i Morsø Folkeblad den 22. april 1926



Figur 212 Annonce i Morsø Folkeblad den 4. juni 1921

9.9. **Christen Jensen** blev født den **11. juni 1844** i Ørding sogn, og han blev hjemmedøbt den 15. juni. Dåben nåede ikke at blive publiceret i kirken, da han døde den **8. juli** knap én måned gammel. Han blev begravet den 14. juli på Ørding Kirkegård.

44 Anders Laursen

Anders Laursen blev født omkring **1759** af ukendte forældre. Han var også kendt under navnene **Anders Lauritsen** og **Anders Gundersen**. Han døde den **4. december 1824** omkring 65 år gammel, og han blev begravet den 12. december på Hvidbjerg Kirkegård.

45 Anne Margrethe Laustdatter

Anne Margrethe Lauritsdatter blev født omkring **1757**. Hun var datter af Anne Cathrine Pedersdatter og en ukendt far. Hun døde den **2. marts 1827** omkring 70 år gammel, og hun blev begravet den 11. marts på Hvidbjerg Kirkegård.

Anne Margrethe Laustdatter og Anders Laursen

Anne Margrethe og Anders blev gift den 3. juli 1790 i Hvidbjerg Kirke, og de har sikkert haft deres samliv i Hvidbjerg sogn. Parret fik kun ét barn:

1. **Jens Andersen** blev født i juni 1794, og hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 22** - side 72

46 Anders Poulsen

Anders Poulsen blev født omkring 1758 i Hvidbjerg sogn af - indtil videre - ukendte forældre. Han døde i august 1798 40 år gammel og blev begravet den 9. august på Hvidbjerg Kirkegård.

47 Sidsel Jørgensdatter

Sidsel Jørgensdatter blev født omkring januar 1769 i Hvidbjerg sogn som datter af Jørgen Nielsen (**ane nr. 94** - side 195) og Anne Pedersdatter (**ane nr. 95** - side 195). Hun blev døbt i Hvidbjerg Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende. Hun døde den 20. juli 1816 47 år gammel og blev begravet den 28. juli på Hvidbjerg Kirkegård.

Sidsel Jørgensdatter og Anders Poulsen

Sidsel og Anders blev gift den 4. marts 1791 i Hvidbjerg Kirke, og de fik hele deres samliv i Hvidbjerg sogn. De fik 4 børn sammen:

1. **Ane Andersdatter** blev født omkring juni 1792 i Hvidbjerg sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 25** - side 79.
2. **Kirsten Andersdatter** blev født i 1793 i Hvidbjerg sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 23** - side 72.
3. **Maren Andersdatter** blev født i januar 1796 i Hvidbjerg sogn og døbt i Hvidbjerg Kirke. Den 21. november 1819 blev hun gift med **Laurits Christensen Krogh** (født omkring 1792) i Hvidbjerg Kirke. Han døde den 22. marts 1828 36 år gammel som **kromand på Vils Kro**, og han blev begravet den 26. marts på Vejerslev Kirkegård. Så vidt vides fik parret ingen børn. Derefter blev Maren gift med **Jens Christian Christensen** (født 23. november 1799 i Hvidbjerg sogn som søn af Christen Christensen og Sidsel Jensdatter) den 23. november 1828, og de fortsatte driften af **Vils Kro**. Maren døde den 19. november 1856 60 år gammel og blev begravet den

29. november. Jens Christian døde den **26. marts 1864** 64 år gammel og blev begravet den 4. april. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Så vidt vides fik parret ingen børn.

4. **Jørgen Andersen** blev født omkring **juli 1798** i Hvidbjerg sogn, og han blev døbt den 9. august i Hvidbjerg Kirke. Den **17. oktober 1824** blev han gift med **Anne Marie Nielsdatter** (født omkring januar 1801 i Ørding sogn som datter af Niels Christensen og Johanne Nielsdatter) i Vejerslev Kirke. Jørgen døde den **11. marts 1826** 28 år gammel og blev begravet den 19. marts på Vejerslev Kirkegård. Parret fik én datter. Anne Marie blev gift med **Christen Sørensen Kjeldgaard** (født omkring 1800 i Vester Assels sogn) den **7. september 1828** i Øster Assels Kirke, og de fik sammen 5 børn. Anne Marie døde den **5. marts 1876** 75 år gammel i Øster Assels sogn og blev begravet den 12. marts på Øster Assels Kirkegård. Christen døde den **6. april 1882** omkring 82 år gammel. Jørgen var også kendt under navnet Jørgen Andersen Hangaard.

- 4.1. **Sidsel Jørgensdatter** blev født den **11. december 1824** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 14. december. Dåben blev publiceret den 4. april 1825 i Vejerslev Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.

Sidsel Jørgensdatter og Christen Lauritsen

Efter Jørgen Poulsens død blev Sidsel Jørgensdatter gift med **Christen Lauritsen** (født omkring november 1769 i Hvidbjerg sogn som søn af Laurits Handgaard og Anne Christensdatter) den **7. december 1798** i Hvidbjerg Kirke. Sidsel døde den **20. juli 1816** 47 år gammel i Hvidbjerg sogn, og hun blev begravet den 28. juli. Christen døde den **4. april 1837** 67 år gammel, og han blev begravet den 13. april. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård. Parret fik 3 børn:

5. **Anders Christensen** blev født den **4. maj 1802** i Hvidbjerg sogn, og han døde umiddelbart efter fødslen og blev begravet den 14. maj.
6. **Lars Christensen** blev født omkring **september 1803** i Hvidbjerg sogn, og han blev døbt den 21. september i Hvidbjerg Kirke. Han blev gift med **Ane Kirstine Bertelsdatter** (født 29. oktober 1787 i Tilsted sogn i Hundborg Herred som datter af Berthel Jensen Langgaard og Else Marie Andersdatter) omkring **1829**, og de bosatte sig i Frøslev sogn. Ægteskabet blev dog ikke særligt lang, da hun døde den **12. oktober 1830** 42 år gammel 5 uger efter at have født sit eneste barn. Hun blev begravet den 19. oktober på Frøslev Kirkegård. Kort tid efter (den **26. december 1830**) blev Lars gift med **Sidsel Christensdatter Svane** (født omkring nytår 1800/1801 i Vejerslev sogn som datter af Christen Pedersen Svane og Karen Ahasverusdatter) i Frøslev Kirke. Sidsels oldeforældre var **Ib Michelsen (ane nr. 32 - side 100)** og **Karen Michelsdatter (ane nr. 33 - side 100)**. Lars og Sidsel fik sammen

2 børn. Sidsel døde den **13. juli 1868** 67 år gammel og blev begravet den 19. juli på Frøslev Kirkegård. Herefter blev Lars gift med **Mariane Jensdatter** (født omkring juli 1812 i Flade sogn som datter af Jens Tamborg og Mette Christensdatter) den **17. november 1868** i Frøslev Kirke. Lars døde den **13. januar 1877** 73 år gammel og blev begravet den 21. januar på Frøslev Kirkegård. Der er ikke fundet noget om Mariane efterfølgende.

6.1. **Bertel Christian Hangaard Larsen** blev født den **4. september 1830** i Frøslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 10. oktober i Frøslev Kirke. I 1846 flytter han til Nykøbing, men derefter er der endnu ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

6.2. **Ane Cecilie Larsdatter** blev født den **29. april 1834** i Frøslev sogn, og hun blev døbt den 8. maj i Frøslev Kirke. Den **21. maj 1858** blev hun gift med **Jens Christian Sørensen** (født den 2. oktober 1826 i Ejerslev sogn som søn af Søren Christensen og Else Jensdatter) i Frøslev Kirke. Parret boede i **Frøslev** de første par år, hvorefter de flyttede til **Tøving** i Galtrup sogn, hvor de havde et mindre landbrug, og Jens Christian havde arbejde som stenhugger/-kløver. Ane Cecilie ernærede sig som væverske. Parret fik 8 børn, hvoraf der var et tvillingepar. Jens Christian døde den **20. april 1897** 70 år gammel og blev begravet den 27. april. Ane Cecilie døde den **3. februar 1902** 67 år gammel og blev begravet den 10. februar. Begge blev begravet på Galtrup Kirkegård.

6.3. **Christen Larsen Hangaard** blev født den **3. april 1838** i Frøslev sogn, og han blev hjemmedøbt den 13. april. Dåben blev publiceret den 27. maj i Frøslev Kirke. Den **27. maj 1864** blev han gift med **Maren Olesdatter** (født den 13. februar 1827 i Karby sogn som datter af Ole Christensen og Karen Iversdatter) i Frøslev Kirke. Han var 4 år tidligere blevet udlagt som barnefader til hendes søn Laust Peter Christensen. Efter giftermålet fik de en datter i 1866, som Christen kun oplevede kort tid, idet han døde den **3. september 1866** 28 år gammel og blev begravet den 9. september. Maren var nu alene med 2 børn, og hun var ved folketællingen i 1870 indsidder⁵¹ hos Christen Thomsen. I 1880 tjente hun på Frøslevgård, og i 1890 tjente hun hos Niels Christian Maigaard. I de sidste år opholdt hun sig på Asylet⁵² i Frøslev, hvor hun døde den **2. februar 1901** 73 år gammel, og hun blev begravet den 9. februar. Begge blev begravet på Frøslev Kirkegård.



Figur 213 Asylet eller Fattiggården i Frøslev – nu (2021) en del af Frøslevgård.

⁵¹ Inderste eller **indsidder** var tidligere på landet en lejer af hus eller lejlighed, evt. et værelse hos andre bønder. Ofte beboede indersten et hus på gårdens (husets) grund, mens **indsidderen** havde husrum på gården (huset), men begge havde normalt egen husholdning. Fra "Den Store Danske".

⁵² Asylet var betegnelsen for de særlige hjem for aldersrentemodtagere, som flere kommuner lod indrette efter Loven om Alderdomsunderstøttelse fra 1892. Disse hjem udviklede sig senere til regulære alderdomshjem. Fra "Den Store Danske".

7. **Else Christensdatter** blev født i **efteråret 1809** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 8. december i Hvidbjerg Kirke. Som ung tjente hun blandt andet i Frøslev og på Jølbygaards Mølle i Solbjerg sogn. Ellers har det ikke været muligt indtil videre at finde yderligere oplysninger om hende.

48 Jens Nicolai Villadsen

Jens Nicolai Villadsen blev født i **1772** i Hundborg Herred i Thy som søn af **Villads Jensen Bundgaard** (ane nr. 96 - side 196) og **Else Marie Nielsdatter** (ane nr. 97 - side 197). Han døde den **2. maj 1821** 49 år gammel og blev begravet den 13. maj 1821 på Hvidbjerg Kirkegård.

49 Martha Christensdatter

Martha Christensdatter blev født omkring **juli 1769** i Karby sogn, og hun blev døbt den 23. juli i Karby Kirke. Hun var datter af **Christen Jensen** (ane nr. 98 - side 200) og **Gertrud Christensdatter** (ane nr. 99 - side 201). Hun døde den **12. januar 1846** 76 år gammel og blev begravet den 21. januar på Hvidbjerg Kirkegård.

Martha Christensdatter og Jens Nicolai Villadsen

Martha Christensdatter og Jens Villadsen blev gift den **10. februar 1792** i Karby Kirke. I de først 3-4 år boede de i Karby sogn, hvorefter de flyttede til Redsted sogn. Efter cirka 10 flyttede de til Hvidbjerg sogn til en selvejergård med **matrikel 11** (2021: Sammenlagt med andre ejendomme til **Langkæret 12** - Øster Hvidbjerg) kaldet **Horsagergaard**, og her boede de resten af Jens' levetid. Gården havde et areal på 1.167.140 kvadratalen svarende til 46 hektar eller 86 tønder land. Jens døde den **2. maj 1821** 48 år gammel og blev begravet den 13. maj. Martha døde den **12. januar 1846** 76 år gammel og blev begravet den 21. januar. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård. Parret fik 8 børn:



Figur 214 Langkæret 12 - kort 1842

1. **Poul Jensen Agger** blev født omkring **september 1792**. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 24** - side 78.
2. **Johanne Jensdatter** blev født i **1794** i Karby sogn og blev døbt i Karby Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.

3. **Christen Jensen** blev født omkring **oktober 1797** i Redsted sogn, og han blev døbt den 12. november i Redsted Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.
4. **Else Marie Jensdatter** blev født den **7. august 1799** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 13. oktober i Redsted Kirke. Hun bliver gift ind i familien med en søn af **Thomas Nielsen (ane nr. 54 - side 151)** og **Anne Nielsdatter (ane nr. 55 - side 151)**: **Knud Thomasen** (side 152).
5. **Villads Jensen** blev født den **8. januar 1802** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt den 10. januar i Redsted Kirke. Der var en usædvanlig tidlige kirkedøb, men der står ikke noget i kirkebogen om, at der skulle have været tale om en hjemmedøb. Han findes i folketællinger i 1855 og 1860 i Ejerslev sogn, hvor han tjener hos Poul Jensen Roersen som 50-60-årig, og der er anført, at han var ugift. Der er indtil videre ikke fundet flere oplysninger om ham.
6. **Gertrud Jensdatter** blev født den **14. oktober 1803**, og hun blev døbt allerede den 16. oktober - usædvanlig tidlig - i Redsted Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
7. **Sidsel Jensdatter** blev født den **20. oktober 1805** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 1. december i Hvidbjerg Kirke. **Først i 1830'erne** blev hun gift med **Niels Mikkelsen** (født den 27. marts 1801 i Vester Assels sogn som søn af Michel Sørensen og Else Nielsdatter). De tjente på det tidspunkt på Agerø, og her fik de deres første barn, som de dog mistede som knap 2-årig. Derefter flyttede de kortvarig til Hvidbjerg sogn, hvor de fik 2 børn. Den **21. juli 1836** købte de **matrikel 27** i Karby sogn af Knud Svenningsen. Den lå lidt vest for **Karbymark 13** og er i dag (2021) en del af gården på **Kringholmen 7**. Det var et lille husmandssted på 50.100 kvadratalen svarende til 2 hektar eller cirka 3½ tønder land. Her kom de sidste 3 børn til verden. Ejendommen blev solgt efter 40 års ejerskab den **18. december 1876** til Niels Peter Nielsen. Selv om det var et lille sted, må indkomsten have været rimelig, for i forbindelse med folketællingen i 1880 er han benævnt som **kapitalist**. Niels døde den **28. juli 1882** 81 år gammel, og han blev begravet den 2. august. Sidsel døde den **15. september 1890** næsten 90 år gammel, og hun blev begravet den 19. september. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård. Niels var også kendt som **Niels Michelsen Sinnerup**.
 - 7.1. **Jens Christian Nielsen** blev født den **24. marts 1833** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 2. juni i Karby Kirke. Han døde den **12. januar 1835** knap 2 år gammel, og han blev begravet den 19. januar på Hvidbjerg Kirkegård.
 - 7.2. **Else Nielsen** blev født den **1. marts 1835** i Hvidbjerg sogn, og hun blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 17. april i Hvidbjerg Kirke. I **1857** blev hun gift med **Anders Nielsen Bolbjerg** (født den 24. oktober 1822 i



Figur 215 Matrikel 27 i Karby sogn - kort 1842

Vester Assels sogn som søn af Niels Mikkelsen og Sidsel Jensdatter). Anders var fra **1845** "henne" som soldat i 3 år, hvorefter der fulgte 3 års krigstjeneste i **3-års-krigen** fra 1848-1850, hvor han var underkorporal ved 9. Batillions 2. Kompagni under General Rye. Bopælen resten af livet var **matrikel 2** i Sindbjerg, som blev købt den **19. juni 1857**, og som nu (2021) har adressen **Malhøj 17**. Efter Anders' død



Figur 216 Matrikel 2 i Sindbjerg by - kort fra 1842



Figur 217 Annonce i Morsø Folkeblad den 5.4.1914



Figur 218 Annonce i Morsø Folkeblad den 19.4.1911

overtog Else ejendommen via en skifte-retsattest, og den blev efter hendes død solgt den 5. juni 1915 til Peder Christian Jensen. Det var et lille husmandssted, hvorfra **Anders** drev virksomhed som **tømrer**, og hvor **Else** ernærede sig som **væverske**. Parret fik 8 børn (ét sted er det oplyst, at der skulle have været 9 børn, men der er

ikke fundet dokumentation for det). Anders døde den **16. april 1911** 88 år gammel og blev begravet den 22. april. I forbindelse med hans død fortælles det i Morsø Folkeblad den 21. april: *Lige indtil nogle faa Dage før sin Død pas-sede han sin lille bedrift derude, røgtede selv sine Kreaturer og tærskede ligeledes selv sit Korn. Og for et par Aar siden byggede han - den gamle snedker - sig en Kostald og udførte ogsaa her Arbejdet i sit Fag.* Else døde den **30. marts 1914** 80 år gammel og blev begravet den 7. april. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård.

- 7.3. **Martha Nielsen** blev født den **27. marts 1836** i Hvidbjerg sogn og blev døbt den 24. april i Hvidbjerg Kirke. Den **26. august 1860** blev hun gift med **Søren Peter Sørensen** (født den 23. februar 1823 i Karby sogn som datter af Anders Peter Sørensen Thissing og Karen Christensdatter) i Karby Kirke. Efter en afstikker til Thy flyttede de midt i 1860'erne til **Outrup sogn**, hvor de levede resten af deres liv. Han var **skrædder**, og hun var **væverske**. Parret fik 3 børn, hvoraf en søn døde som 2-årig, og en anden søn døde inden år 1901. Datteren emigrerede til South Dakota i USA omkring 1890, så de havde **ingen børn** omkring sig i **alderdommen**. Martha døde den **19. juli 1907** efter et års svære lidelser 71 år gammel og blev begravet den 24. juli. Søren Peter, der også var kendt som **Peter Thissing**, døde den **1. december 1919** 96 år gammel og blev begravet den 8. december. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård. Søren Peter havde deltaget i **3-års-krigen** 1848-1850 ved både Fredericia og Isted.

7.4. **Maren Nielsen** blev født den **15. april 1838** i Karby sogn, og hun blev døbt den 11. maj i Karby Kirke. Den **10. november 1864** blev hun gift med **Jens Pedersen Hald** (født den 27. november 1841



Figur 221 Annonce i Morsø Folkeblad den 28. september 1923

i Vejerslev sogn som søn af Peder Jensen Hald og Maren Christensdatter). De havde bopæl i **Vils** i de første år. I 1888 solgte de ejendommen for 1.650 kroner og flyttede til **Vejerslev**, hvor han ernærede sig som **træskomager**. De sidste år af livet blev tilbragt i **Redsted** sogn. Maren døde den **26. september 1923** 85 år gammel og blev begravet den 1. oktober. Jens døde den **14. april 1931** 89 år gammel og blev begravet den 19. april. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. Parret fik 3 børn. Der er dog et notat ved en folketælling om, at der skulle have været yderligere 3 børn, som skulle have været døde inden den pågældende folketælling, men det har ikke været muligt at finde disse.



Figur 220 Notits i Morsø Folkeblad den 25. oktober 1888



Figur 219 Annonce i Morsø Folkeblad den 17. april 1931

7.5. **Jens Christian Nielsen** blev født den **30. maj 1840** i Karby sogn, og han blev døbt hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 4. oktober i Karby Kirke. Han kan følges i folketællingerne hos forældrene frem til 15-års alderen, men derefter har det ikke indtil videre været muligt at finde flere oplysninger.

7.6. **Kirsten Marie Nielsdatter** blev født den **19. september 1844**, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. december i Karby Kirke. Hun kan følges i folketællingerne hos forældrene frem til 16-års alderen, men derefter har det ikke indtil videre været muligt at finde flere oplysninger.

8. **Maren Jensdatter** blev født den **4. august 1808** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 16. august i Hvidbjerg Kirke. Det har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.

50 Anders Poulsen

Anders Poulsen er samme person som **ane nr. 46** - side 143.

51 Sidsel Jørgensdatter

Sidsel Jørgensdatter er samme person som **ane nr. 47** - side 143

52 Thomas Jensen

Thomas Jensen blev født i 1762 i Redsted sogn og døbt i Redsted Kirke. Han var søn af **Jens Thomassen** (ane nr. 104 - side 209) og **Anne Andersdatter** (ane nr. 105 - side 209) Han fik en gård i fæste i **Sindbjerg**. Den havde jorde 4 forskellige steder i sognet, og det samlede areal var på 1.529.340 kvadratalen, som svarer til 60 hektar eller 109 tønder land. Den nuværende (2021) adresse er **Gammel Møllevej 14 og 28** - se kort på side 80. Gården hedder **Kammerhøjgård**. Han døde den **12. maj 1832** 70 år gammel i Sindbjerg by og blev begravet den 20. maj på Redsted Kirkegård.



Figur 222 Matrikel 5 fordelt på 4 arealer i Sindbjerg by – kort 1814

53 Ane Madsdatter

Ane Madsdatter blev født omkring **april 1756** i Dragstrup sogn som datter af **Mads Christensen Kudsk** (ane nr. 106 - side 211) og **Karen Nielsdatter** (ane nr. 107 - side 211). Hun blev døbt den 6. maj i Dragstrup Kirke. Hun døde i **august 1791** 35 år gammel og blev begravet den 8. august på Redsted Kirkegård.

Anne Madsdatter og Thomas Jensen

Anne Madsdatter og Thomas Jensen blev gift den **29. juli 1785** i Skallerup Kirke. De fik sammen 3 børn:

1. **Anne Thomasdatter** blev født omkring **maj 1786** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Hun boede omkring **Frøslevvang/Møllerup** i hele voksenalderen, hvor hun ernærede sig som **skrædderske**. Hun forblev ugift, og hun døde den **22. januar 1867** 80 år gammel. Begravelsen fandt sted den 27. januar på Frøslev Kirkegård.
2. **Mads Thomassen** blev født omkring **maj 1788** i Redsted sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 26** - side 80.
3. **Karen Thomasdatter** blev født i **september 1790** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 3. oktober i Redsted Kirke. Hun kan følges til folketællingen i 1801, hvor hun opholdt sig hos forældrene. Der ud over er der ikke fundet yderligere oplysninger indtil videre.

Karen Nielsdatter Stagstrup og Thomas Jensen

Efter Annes død blev Thomas gift med **Karen Nielsdatter Stagstrup** (født i 1757 i Dragstrup sogn som datter af Niels Stagstrup og Maren Christensdatter Smed) den **2. december 1791** i Dragstrup Kirke. Der er tidligere skrevet om oprindelsen til efternavnet "Stagstrup", som har sin rod i det nordvestlige Mors. Denne Niels Stagstrup kunne rumme oplysninger om navnet, men det er ikke særlig sandsynlig, idet der kun var én søn, som nåede voksenalderen, men han fik tilsyneladende ingen børn. Karen døde omkring **20. maj 1812** 55 år gammel og blev begravet den 27. maj på Redsted Kirkegård. Parret fik 3 børn:

4. **Marianne Thomasdatter** blev født i **oktober 1793** i Redsted sogn og blev døbt den 10. november i Redsted Kirke. Hun døde i **december samme år** 10 uger gammel og blev begravet den 15. december på Redsted Kirkegård.
5. **Jens Thomassen** blev født i **juni 1795** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Han døde i **oktober samme år** cirka 4 måneder gammel og blev begravet på Redsted Kirkegård.
6. **Niels Thomassen** blev født i **1798** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Han kan følges frem til konfirmationen den 17. april 1814 i Redsted Kirke, men der udover er der ikke fundet yderligere oplysninger indtil videre.

54 Thomas Nielsen

Thomas Nielsen blev født omkring **januar 1753** i Karby sogn, og han blev døbt den 21. januar i Karby Kirke. Han var søn af **Niels Knudsen (ane nr. 108 - side 220)** og **Margrethe Rasmusdatter (ane nr. 109 - side 220)**. Han døde den **20. juni 1832** 79 år gammel i Redsted sogn, og han blev begravet den 24. juni på Redsted Kirkegård.

55 Anne Nielsdatter

Anne Nielsdatter blev født omkring **oktober 1755** i Karby sogn, og hun blev døbt den 26. oktober i Karby Kirke. Hun var datter af **Niels Jensen (ane nr. 110 - side 222)** og **Inger Pedersdatter (ane nr. 111 - side 222)**. Hun døde den **18. juni 1842** 86 år gammel og blev begravet den 26. juni på Redsted Kirkegård.

Anne Pedersdatter og Thomas Nielsen

Anne og Thomas blev gift i starten af 1780'erne og bosatte sig først i Karby sogn, men flyttede til Redsted sogn omkring 1786/87. Parret fik 7 børn:

1. **Margrethe Thomasdatter** blev født omkring **august 1783** i Karby sogn, og hun blev døbt den 7. september i Karby Kirke. Den **13. november 1814** blev hun gift med **Laurids Nielsen Møgelvang** (født 18. marts 1788 i Skjoldborg sogn i Hundborg Herred som søn af Niels Pedersen Starkjær og Anne Kirstine Nielsdatter). Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om dem.
2. **Niels Thomassen** blev født omkring **maj 1785** i Karby sogn, og han blev døbt den 5. juni i Karby Kirke. Han **døde før 1791**, hvor der døbes en bror med samme fornavn.
3. **Maren Thomasdatter** blev født omkring **juni 1788** i Redsted sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 27** - side 81.
4. **Niels Thomasen** blev født i **starten af 1791** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Han findes i folketællingen i 1801 hos forældrene, men der ud over er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham indtil videre.
5. **Knud Thomasen** blev født i **foråret 1793** i Redsted sogn og blev døbt den 26. maj i Redsted Kirke. Han blev gift med **Else Marie Jensdatter** (datter af Jens Villadsen og Marthe Christensdatter - side 147) den **14. november 1819** i Hvidbjerg Kirke. Han blev soldat i 1815 og var tilknyttet 2. Jydsk Regiment i Viborg, som var en del af et auxiliærkorps⁵³, som Danmark havde sendt til Frankrig. I forbindelse med Knuds død var der en lille nekrolog i Morsø Folkeblad: Den 2. januar 1879 døde i Redsted Indsieder Knud Thomsen, 86 $\frac{3}{4}$ Aar; han var en af de gamle Veteraner, der var med i Frankrig. Han gik dertil paa sin Fod, fortalte han; de gik fra Viborg Port 24. juni, 3 Mil daglig, vare i Frankrig 8. Januar næste Aar og laa der i 5 Aar. - Han roste Franskmændenes Pleje. - Han var meget sløvet i den sidste Tid, men oplivedes betydelig ved at tale om den Tids Bedrifter. - Efter sin Hjemkomst giftede han sig med Else Jensdatter, som døde fra ham 1842 efterat have født ham en halv Snes Børn, hvoraf nogle ere døde. Han fristede ogsaa en Del af denne Tid et tungt Liv, da hun var blind i længere Tid. - Nogle Aar efter Konens Død afhændede han sit Hus og har siden boet som Indsieder. - Han førte i denne tid et underligt, tarveligt og ensomt Liv, men ernærede sig selv indtil for et Par Måneder siden, da han blev syg.

Af Død Veteran. (Meddelt.) Den 2. Januar 1879 døde i Redsted Indsieder Knud Thomsen, 86 $\frac{3}{4}$ Aar; han var en af de gamle Veteraner, der vare med i Frankrig. Han gik dertil paa sin Fod, fortalte han; de gik fra Viborg Port 24 Juni, 3 Mil daglig, vare i Frankrig 8. Januar næste Aar og laa der i 5 Aar. - Han roste Franskmændenes Pleje. - Han var meget sløvet i den sidste Tid, men oplivedes betydelig ved at tale om den Tids Bedrifter. - Efter sin Hjemkomst giftede han sig med Else Jensdatter, som døde fra ham 1842 efterat have født ham en halv Snes Børn, hvoraf nogle ere døde. Han fristede ogsaa en Del af denne Tid et tungt Liv, da hun var blind i længere Tid. - Nogle Aar efter Konens Død afhændede han sit Hus og har siden boet som Indsieder. - Han førte i denne tid et underligt, tarveligt og ensomt Liv, men ernærede sig selv indtil for et Par Måneder siden, da han blev syg.

Figur 223 Notits i Morsø Folkeblad den 9. januar 1879

⁵³ Auxiliærkorps var hjælpetropper, som en neutral magt stiller til rådighed for en krigsførende magt enten som lejemål eller iht. traktatlige forpligtelser. Danske hjælpetropper var fx 1689-97 stillet til rådighed for Vilhelm 3. (af Oranje), ligesom danske hjælpetropper deltog i Den Spanske Arvefølgekrig 1701-14, i Den Polske Arvefølgekrig 1733-35 og som allierede besættelsestropper i Nordfrankrig 1815-18. Fra Den Store Danske.

kispus med virkeligheden, for han gifter sig allerede i 1819. Det har nok snarere været op mod 3 år - højst. Else Marie døde den **27. juli 1842** 42 år gammel og blev begravet den 3. august. Knud døde den **2. januar 1879** 85 år gammel og blev begravet den 9. januar. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. Parret fik sammen 10 børn, hvoraf 3 døde unge:

- 5.1. **Thomas Christian Knudsen** blev født den **12. oktober 1819** i Hvidbjerg sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Publicering af dåben kan ikke findes, men det kan hænge sammen med, at familien kort tid efter flytter til Redsted sogn - måske har den slet ikke fundet sted. I de yngre år kunne han nok finde på lidt af hvert. I en artikel i "Slægten" nr. 55 fra 2017 fortæller Jørn Frost-Knudsen, at han hele **3 gange var indsat i tugthuset i Viborg**. På et tidspunkt kommer han til Aalborg, hvor han den **27. juli 1852** bliver gift med **Maren Pedersdatter** fra Mygdal i Vendsyssel. Han arbejder som dugmager (klædevæver) på Kjær Mølles Klædefabrik i Aalborg. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 5.2. **Jens Knudsen** blev født den **28. august 1821** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 30. december i Redsted Kirke. Jørn Frost-Knudsen fortæller, at Jens i 1845 gik til Brede i Slesvig. Han bosatte sig i Borg (Borrig) og blev gift den **2. oktober 1853** med **Augusta Kristina Tanggaard**, som han fik 5 børn sammen med. Hun døde den **27. december 1863** 43 år gammel, og Jens gifter sig igen den **17. april 1864** med **Christina Nielsen**, som var enke efter Niels Andersen Benberg. De får sammen 2 børn. Christine døde som enke den **4. april 1906**. Der er ikke fundet oplysninger om Jens' død.
- 5.3. **Marthe Kirstine Knudsdatter** blev født den **13. august 1823** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 17. august. Dåben blev publiceret den 1. januar 1824 i Redsted Kirke. Den **14. december 1849** blev hun gift med **Jens Pedersen** (født 17. november 1824 i Outrup sogn som søn af Peder Christian Thomasen og Ane Elsebeth Kiølersdatter) i Redsted Kirke. Han ernærede sig som **snedker**, og familien tog først ophold i Redsted. Efter en kort årrække i Rakkeby flyttede de til Emb, som blev deres blivende sted. Marthe døde den **22. marts 1894** 70 år gammel og blev begravet den 30. marts. $1\frac{1}{2}$ måned senere døde Jens den **5. maj 1894** 69 år gammel, og han blev begravet den 10. maj. Begge blev begravet på Blidstrup Kirkegård. Sammen fik parret mindst 9 børn.
- 5.4. **Ane Knudsdatter** blev født den **18. oktober 1825** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 1. januar 1826 i Redsted Kirke. Hun kan følges i folketællingerne frem til 1845 hos forældrene, men der ud over er der ikke indtil videre fundet yderligere oplysninger om hende.
- 5.5. **Anders Christian Knudsen** blev født den **2. november 1828** i Redsted sogn, og han blev døbt den 9. november i Redsted Kirke. Han døde den **9. februar 1831** knap 3 år gammel i Redsted sogn og blev begravet den 13. februar på Redsted Kirkegård.

5.6. **Maren Kirstine Knudsdatter** blev født den **30. december 1830** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt den 1. januar 1826. Dåben blev publiceret den 9. januar i Redsted Kirke. Som 16-årig rejste hun til Nykøbing sammen med storesøster Marthe. Senere tjente hun også i Aarhus og vendte så tilbage til Nykøbing i 1854. Her faldt kærligheden på en snedkersvend (**Henrik Nicolai Gottlieb Bandholtz/Barholt** - født omkring 1829) fra Altona ved Hamborg, og de blev gift den **3. juli 1857** i Nykøbing Kirke. Jørn Frost-Knudsen fortæller, at parret fik mindst 6 børn, og at de efter nogle år i Nykøbing rejste til København sammen med de 4 yngste børn. Henrik døde i **1907** 68 år gammel, og Maren døde i **1910** 70 år gammel.

5.7. **Anders Christian Knudsen** blev født den **3. oktober 1832** i Redsted sogn, og han blev døbt 1. januar 1833 i Redsted Kirke. Jørn Frost-Knudsen fortæller, at Anders Christian blev gift med **Else Cathrine Poulsen**, datter af færgemanden på Sallingsund Poul Poulsen, og fik med hende 7 børn. Anders var landmand i og omkring det midtjyske og bliver senere husejer i Aarhus, hvor han og Else dør. Else døde i **1910**, og Anders døde i **1913** 80 år gammel.

5.8. **Niels Christian Knudsen** blev født den **6. februar 1834** i Redsted sogn, og han blev hjemmedøbt den 9. februar. Dåben blev publiceret den 27. marts i Redsted Kirke. Han døde den **2. maj 1834** 3 måneder gammel og blev begravet den 11. maj på Redsted Kirkegård.

5.9. **Niels Christian Knudsen** blev født den **10. oktober 1835** i Redsted sogn, og han blev døbt den 19. november i Redsted Kirke. Han døde den **26. august 1841** knap 6 år gammel og blev begravet den 5. september på Redsted Kirkegård.

5.10. **Gjertrud Marie Knudsdatter** blev født den **21. november 1838** i Redsted sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 3. februar 1839 i Redsted Kirke. I **1865** blev hun gift

med **Peder Jensen** (født 1. maj 1831 i Blidstrup sogn som søn af Jens Christian Andersen og Johanne Cecilie Pedersdatter), og de bosatte sig i Ørding som **fæstehusmand** - fæstebrev af **31. juli 1865**. Det var et lille husmandssted på knap 2 hektar eller cirka 3½ tønde land. Den havde **matrikel nr. 38**, og den er nu (2021) en del af **Møllersmindevej 1**. De levede af den lille jordlod, og Peder



Figur 224 Matrikel 38 - Møllersmindevej 1 (rød prik)

gik ud som daglejer/arbejdsmand. Parret fik 2 børn. Peder døde den **11. juli 1908** 77 år gammel, og han blev begravet den 16. juli på Ørding Kirkegård. Det har indtil videre ikke været muligt af finde oplysninger om Gjertrud Maries død.

6. **Jens Kristian Thomasen** blev født omkring **juli 1795**, og han blev døbt den 26. juli i Redsted Kirke. Han er med i folketællingen i 1801 hos forældrene, men ellers er der ikke indtil videre fundet yderligere oplysninger om ham.

7. **Anne Thomasdatter** blev født omkring **maj 1798** og blev døbt den 28. maj i Redsted Kirke. Hun er med i folketællingen i 1801 hos forældrene, men ellers er der ikke indtil videre fundet yderligere oplysninger om hende.

56 Peder Christensen

Peder Christensen blev født omkring **juli 1741** i Karby sogn som søn af **Christen Margvorsen** (**ane nr. 112** - side 231) og **Johanne Pedersdatter** (**ane nr. 113** - side 231), og han blev døbt den 6. august i Karby Kirke.

Han døde i **marts måned 1788** 46 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.

57 Sidsel Jensdatter

Sidsel Jensdatter blev født i **maj 1759** i Vester Assels Sogn som datter af **Jens Christensen** (**ane nr. 114** - side 234) og **Maren Jensdatter** (**ane nr. 115** - side 234), og hun blev døbt den 4. juni i Vester Assels Kirke.

Hun døde den **19. december 1830** 71 år gammel og blev begravet den 26. december på Karby Kirkegård.

Sidsel Jensdatter og Peder Christensen

Sidsel og Peder blev gift den **14. juni 1782** i Vester Assels Kirke. Bopælen har formentlig været i Torp by nord for Karby. Parret fik 3 børn:

1. **Johanne Pedersdatter** blev født omkring **januar 1783** i Karby sogn og blev døbt i Karby Kirke. Den **5. maj 1807** blev hun gift med **Søren Christensen Ejstrup** (født omkring 1777) i Karby Kirke. Ved folketællingen i 1834 er det anført, at han var **almisselem** og tilknyttet fattigvæsnet. Søren døde den **20. februar 1853** 75 år gammel og blev begravet den 27. februar. Herefter boede Johanne sammen med datteren Sidsel, og hun døde den **25. juni 1871** 88 år gammel. Hun blev begravet den 2. juli på Karby Kirkegård, hvor også Søren lå. Parret fik 7 børn:

- 1.1. **Poul Sørensen** blev født den **2. marts 1809** i Karby sogn, og han blev døbt samme dag. Dåben blev publiceret den 23. april i Karby Kirke. Det har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham, men da han ikke optræder blandt konfirmanderne i sognet 14-16 år senere, er der en vis sandsynlighed for, at han er død som barn.

- 1.2. **Peder Christian Sørensen** blev født den **1. februar 1811** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben nåede ikke at blive publiceret i kirken, da han døde i starten af **april samme år** 2 måneder gammel. Han blev begravet den 12. april på Karby Kirkegård.

- 1.3. **Sidsel Sørensdatter** blev født den **3. januar 1813** i Karby sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 11. juli i Karby Kirke. Hun kan følges i folketællingen frem til 1860, hvor hun boede sammen med moderen. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 1.4. **Anne Sørensdatter** blev født den **16. august 1816** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt den 21. august. Dåben blev publiceret den 6. oktober i Karby Kirke. Hun opholdt sig ved folketællingen i 1834 hos forældrene, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 1.5. **Christen Sørensen** blev født den **2. maj 1820** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt den 8. maj. Dåben blev publiceret den 9. juli i Karby Kirke. Han døde den **2. september samme år** 4 måneder gammel og blev begravet den 10. september på Karby Kirkegård.
- 1.6. **Peder Sørensen** blev født den **14. november 1821** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. december i Karby Kirke. Han boede hos forældrene ved folketællingen i 1834, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 1.7. **Kirsten Sørensdatter** blev født den **2. december 1824** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 4. april 1825 i Karby Kirke. Hun ernærede sig som **væverske**, og ved folketællingen i 1901 er det oplyst, at hun fik alderdomsunderstøttelse. Indtil videre er hendes dødsdag ikke fundet.
2. **Christian Pedersen** blev født i **september 1784** i Karby sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 28** - side 85.
3. **Maren Pedersdatter** blev født i **marts 1787** i Karby sogn, og hun blev døbt den 1. april i Karby Kirke. Den **8. august 1813** blev hun gift med **Christen Christensen Skriver**, og deres samliv er beskrevet på **side 159**.

Sidsel Jensdatter og Christen Christensen

Efter Peders død blev Sidsel gift med **Christen Christensen** (født i september 1864 i Hvidbjerg sogn som søn af Chresten Christensen Gaardhuus og Kirsten Poulsdatter) i **1788** i Karby Kirke. Christen døde i **maj 1803** 38 år gammel og blev begravet den 3. juni på Hvidbjerg Kirkegård. Parret fik sammen 5 børn:

4. **Kirsten Christensdatter** blev født omkring **juli 1789** i Karby sogn, og hun blev døbt den 2. august i Karby Kirke. Det har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende. Hun var ikke med ved folketællingen i 1801 hos forældrene, så enten var hun kommet ud at tjene som 11-årig, eller også var hun død i mellemtiden.
5. **Maren Kirstine Christensdatter** blev født omkring **januar 1791** i Karby sogn, og hun blev døbt den 23. januar i Karby Kirke. Hun er hos forældrene ved folketællingen i 1801, men ellers har det indtil videre ikke været muligt at finde oplysninger om hende.

6. **Johanne Christensdatter** blev født omkring **juli 1792** i Karby sogn, og hun blev døbt den 5. august i Karby Kirke. Ved folketællingen i 1860 for Hvidbjerg sogn er hun noteret som **ugift almisselem**. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.
7. **Peder Christensen** blev født i **efteråret 1793** i Karby sogn, og han blev døbt den 13. oktober i Karby Kirke. Han kan følges frem til konfirmationen den 9. april 1809 i Redsted Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
8. **Jens Christian Christensen** blev født den **23. november 1799** i Hvidbjerg sogn, og han blev døbt den 12. januar 1800 i Hvidbjerg Kirke. Den **23. november 1823** blev han gift med **Maren Andersdatter**. Se yderligere oplysning på **side 143**.

58 Christen Nielsen Fuurboe

Christen Nielsen Fuurboe blev født den **13. januar 1744** i Alsted sogn, og han blev døbt den 26. februar i Alsted Kirke, hvor han også blev konfirmeret i 1764 som 20-årig. Han var søn af **Niels Nielsen Fuurbo** (**ane nr. 116** - side 238) og **Mette Pedersdatter** (**ane nr. 117** - side 238).

Han bosatte sig i Tæbring sogn, og det er formentlig dén ejendom, der svarer til **Blåbjergvej 57** - kaldet **Søndervang**. Den havde et areal på 883.630 kvadratalen, som svarer til 35 hektar eller 63 tønder land.

Ud over gårdens drift tog han også vare på jobbet som sognefoged i Tæbring sogn.

Christen døde den **11. november 1829** 85 år gammel og blev begravet den 19. november på Tæbring Kirkegård.



Figur 225 Blåbjergvej 57, Tæbring

59 Maren Christensdatter

Maren Christensdatter blev født omkring **1745**. Der er ikke fundet oplysninger om hendes ophav og fødested. Ud fra det faktum, at Christen drog fra Alsted til Tæbring, og at der ikke er kirkebog for Tæbring før i slutningen af 1700-tallet, kunne det være nærliggende at regne med, at hun stammer fra Tæbring sogn. Hun døde den **27. januar 1828** cirka 83 år gammel, og hun blev begravet på Tæbring Kirkegård.

Maren Christensdatter og Christen Nielsen Fuurboe

Maren Christensdatter og Christen Nielsen Fuurboe blev gift omkring 1775 - vurderet ud fra det første barns fødsel. Også her er problemet, at der mangler kirkebog for Tæbring sogn frem til 1789. Parret fik 6 børn:

1. **Ane Christensdatter Fuurboe** blev født i 1777 i Tæbring sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 63** - side 163.
2. **Mette Christensdatter Fuurboe** blev født i 1779 i Tæbring sogn og blev døbt i Tæbring Kirke. Den 12. september 1800 blev hun gift med **Jens Madsen Viisby** (født i efteråret 1767 som søn af Mads Christensen Wiisbye og Karen Hansdatter) i Tæbring Kirke. De boede i Ørding sogn på **matrikel 23** (nu en del af **Møllersmindevej 1** - kort på side 154 - lidt nord for den røde prik). Ejendommen var på 167.420 kvadratalen, som svarer til $6\frac{1}{2}$ hektar eller 12 tønder land. Jens døde den 8. april 1853 86 år gammel og blev begravet den 17. april. Mette døde den 29. marts 1869 89 år gammel og blev begravet den 7. april. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Det har ikke muligt at finde deres eventuelle børn.
3. **Niels Christensen Fuurboe** blev født i 1781 i Tæbring sogn. Han blev gift med **Maren Jensdatter** (født i 1792). De kan ikke følges i kirkebøger og folketællinger, så derfor kan der indtil videre ikke fortælles mere om deres skæbne. Der er dog andre, som har noteret, at de fik 6 børn, og at de flyttede en del rundt på Mors.
4. **Zidse Marie Christensdatter Fuurboe** blev født omkring nytåret 1783/84 i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt den 12. januar 1784. Den 3. maj 1805 blev hun gift med **Anders Christensen** (født omkring april 1777 i Skallerup sogn som søn af Christen Kiellergaard og Else Jensdatter), og de bosatte sig i Tæbring på **matrikel 25**, hvor han arbejdede som **smed**. Denne ejendom er nu (2021) udstykket i flere grunde, og restjorden er en del af **Præstegårdsvej 8**. Zidse døde den 23. januar 1848 64 år gammel og blev begravet den 30. januar på Tæbring Kirkegård. Efterfølgende blev Anders gift med **Mette Sørensdatter** (født omkring august 1807 i Hvidbjerg sogn som datter af Søren Eistrup og Johanne Pedersdatter) den 7. november 1848 i Tæbring Kirke. Anders døde den 1. november 1858 og blev begravet den 12. november på Tæbring Kirkegård. Anders og Zidse fik 2 børn.
 - 4.1. **Christen Andersen** blev født omkring januar 1807 i Tæbring sogn og blev hjemmedøbt den 12. januar. Han døde den 8. maj 1815 8 år gammel og blev begravet den 16. maj på Tæbring Kirkegård.



Figur 226 Matrikel 25 - cirka ved udsikningssted

4.2. **Christen Andersen** blev født den **20. marts 1816** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Han kan følges i folketællingerne frem til 1845 hos forældrene, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

5. **Christen Christensen Skriver** blev født omkring **1787** i Tæbring sogn. Den **8. august 1813** blev han gift med **Maren Pedersdatter** (født i marts 1787 i Karby sogn som datter af Peder Christensen (**ane nr. 56** - side 155) og Sidsel Jensdatter (**ane nr. 57** - side 155)). De boede på **matrikel 7^b** i Tæbring, og det var en del af den fædrene gård - se kort på **side 157**. Maren døde den **20. august 1828** 41 år gammel og blev begravet den 26. august på Tæbring Kirkegård. Maren og Christen fik 7 børn:

5.1. **Peder Christian Christensen** blev født den **30. september 1813** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 5. december i Tæbring Kirke. Han døde den **9. november 1813** 2 år gammel og blev begravet den 19. november på Tæbring Kirkegård.

5.2. **Zidse Marie Christensdatter** blev født den **20. november 1814** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Hun døde den **5. januar 1815** 6 uger gammel og blev begravet den 8. januar på Tæbring Kirkegård.

5.3. **Zidse Marie Christensdatter** blev født den **9. juli 1816** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 3. november i Tæbring Kirke. Hun blev gift med **Jens Andersen Gade** (født den 17. januar 1815 i Karby sogn som søn af Anders Christensen Gade og Dorthe Jensdatter) den **4. juni 1844** i Vejerslev Kirke. Han var blevet enkemand med 5 børn, hvoraf de 4 var fra ægtefællen Gjertrud Christensdatter tidligere ægteskab med Poul Larsen Gade. I forbindelse med ægteskabet med Gjertrud havde Jens overtaget ejendommen **Kjærgaard i Torp** den **3. december 1842**, og den blev i familiens eje, idet sønnen Anders Christian overtog den i **august 1888**. Jens var nu blevet enkemand, og han købte en lille ejendom ved **Hvidbjerg Kirke** af A. Engmark for 4.000 kroner. I en notits i Morsø Folkeblad den 2. maj 1888 hedder det: **Ejendommen bestaar af gode bygninger med lukket Reberbane, en god Have og jordtilliggende til en Ko.** Jens havde også tillidshvervet som **sogneforstander**⁵⁴. Sidsel døde den **22. februar 1879** 62 år gammel og blev begravet den 6. marts. Jens døde den **14. juli 1899** 84 år gammel og blev begravet den 21. juli. Begge blev begravet på Karby Kirkegård.



Figur 227 Kjærgaard i Torp - Hovmøllevej 17. Kort fra 1842

⁵⁴ I 1841 indførtes amtsråd og de såkaldte sogneforstanderskaber, som efter 1855 betegnedes sogneråd. De skulle styre samtlige sognekommunale anliggender under amtsrådets overtilsyn, mens amtmanden havde tilsynsmyndighed på statens vegne.

5.4. **Peder Christian Christensen** blev født den **22. januar 1818** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 19. marts i Tæbring Kirke. Den **7. april 1848** blev han gift med **Lisbeth Jensdatter** (født den 5. januar 1825 i Lødderup sogn som datter af Jens Sørensen Bach) i Vejerslev Kirke. Den **24. oktober 1849** blev der tinglyst et fæstebrev fra Blidstrup Gods til Peter Christian på **matrikel 5^a** i Vils by, Vejerslev sogn. Det var gården **Søgaard** nord for Vils, og den har nu (2021) adressen **Nørreallé 27**. Matrikel 5 var på cirka 50 hektar, og den blev på det tidspunkt delt i 2 matrikler, der var cirka lige store, så matrikel 5^a har nok været i underkanten af 25 hektar eller 40-45 tønder land. Fæstet varede til **efteråret 1890**, hvor ejendommen overgik til selveje for Claus Peter Bjerregaard. **Peder Christian Skriver**, som han blev kaldt i daglig tale, var i en periode **sognefoged**. Lisbeth døde den **14. august 1888** 63 år gammel og blev begravet den 20. august. Peder Christian døde den **29. september 1905** 87 år gammel og blev begravet den 6. oktober. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik sammen 8 børn.



Figur 228 Søgaard i Vils

5.5. **Christen Christensen** blev født den **6. juni 1820** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 6. august i Tæbring Kirke. Det har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.

5.6. **Mads Christian Christensen** blev født den **16. maj 1822** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 25. august i Tæbring Kirke. Den **18. november 1856** blev han gift med **Karen Catharina Johansine Christensdatter** (født den 14. april 1826 i Mollerup sogn som datter af Christen Pedersen Majgaard og Else Christensdatter) i Vejerslev Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om dem.

5.7. **Jens Christensen** blev født den **23. februar 1827** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 8. juli i Tæbring Kirke. Han kan følges i folketællingerne frem til 1850 hos forældrene, hvor det er noteret, at han var i krigstjeneste. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

Efter Maren Pedersdatters død blev Christen Christensen Skriver gift med **Mette Pedersdatter** (født den 30. oktober 1800 i Redsted sogn som datter af Peder Larsen og Kirstine Marie Nielsdatter) den **10. december 1830** i Tæbring Kirke. Parret fik sammen 5 børn, hvoraf de 4 døde mindre end 2 år gamle, og den sidste døde som 22-årig:

5.8. **Peder Christian Christensen Skriver** blev født den **5. april 1832** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 11. juni i Tæbring Kirke. Han døde den **31. juli** knap 4 måneder gammel og blev begravet den 5. august på Tæbring Kirkegård.

- 5.9. **Maren Kirstine Christensen** blev født den **18. januar 1834** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt 2 dage senere. Hun døde den **22. november 1835** knap 2 år gammel og blev begravet den 2. december på Tæbring Kirkegård.
- 5.10. **Kirsten Marie Christensdatter** blev født den **11. maj 1836** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 21. august i Tæbring Kirke. Hun døde den **6. april 1836** knap ét år gammel, og hun blev begravet den 16. april på Tæbring Kirkegård.
- 5.11. **Peder Christian Christensen** blev født den **16. juni 1838** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 19. august i Tæbring Kirke. Han døde den **28. november 1860** 22 år gammel og blev begravet den 9. december på Tæbring Kirkegård.
- 5.12. **Christen Christensen** blev født den **14. marts 1842** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 5. maj i Tæbring Kirke. Han døde den **12. juni 1843** 1¼ år gammel og blev begravet den 18. juni på Tæbring Kirkegård.
6. **Kirsten Christensdatter** blev født den **19. oktober 1789** i Tæbring sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 29** - side 86.

60 Niels Andersen Kjeldgaard

Niels Andersen Kjeldgaard blev født omkring **december 1767** i Vester Assels sogn, og han blev døbt den 26. december i Vester Assels Kirke. Han var søn af **Anders Nielsen Kjeldgaard** (**ane nr. 120** - side 246) og **Else Sørensdatter** (**ane nr. 121** - side 247).

På et tidspunkt efter giftermålet med Maren Christensdatter overtog han fæstet på **matrikel 27** i Vejerslev sogn - nu (2021) beliggende på **Kridtvej 18**. Efter Marens død i 1828 blev ejendommen overdraget til sønnen Anders Nielsen Kjeldgaard (**ane nr. 30** - side 91), og den overgik formentlig til selveje på dét tidspunkt. Hans enke solgte den videre i 1860, hvor hun fik aftægt på ejendommen.

Niels døde den **31. juli 1834** 66 år gammel, og han blev begravet den 3. august på Vejerslev Kirkegård.



Figur 229 Matrikel 27 - Kridtvej 18 - kort fra 1842

61 Maren Christensdatter

Maren Christensdatter blev født omkring **1759**. Indtil videre har det ikke været muligt at finde sikre oplysninger om hendes forældre. Hun døde den **19. november 1828** 69 år gammel, og hun blev begravet den 26. november på Vejerslev Kirkegård.

Maren Christensdatter og Niels Andersen Kjeldgaard

Maren og Niels blev gift den **27. oktober 1797** i Skallerup Kirke. De fik 3 børn sammen:

1. **Else Nielsdatter Kjeldgaard** blev født omkring **december 1798** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 30. december i Vester Assels Kirke. Hun blev konfirmeret i påsken 1815, og hun døde den **7. marts 1827** 28 år gammel. Hun blev begravet den 15. marts på Vejerslev Kirkegård.
2. **Anders Nielsen Kjeldgaard** blev født omkring **maj 1800** i Vester Assels sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 30** - side 91.
3. **Karen Nielsdatter Kjeldgaard** blev født den **28. maj 1803** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 30. maj i Vester Assels Kirke. Den **12. januar 1832** blev hun gift med **Jens Andersen** (født den 25. marts 1801 i Redsted sogn som søn af Anders Thomasen og Kirsten Marie Jensdatter). De bosatte sig i Ørding sogn, hvor han var **husmand og daglejer**. Karen døde den **11. juli 1860** 57 år gammel og blev begravet den 19. juli. Jens døde som **almisselem** den **12. marts 1886** næsten 85 år gammel, og han blev begravet den 19. marts. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik 4 børn sammen:
 - 3.1. **Anders Christian Jensen** blev født den **6. december 1834** i Ørding sogn, og han blev hjemmedøbt den 10. december. Dåben blev publiceret den 11. januar 1835 i Ørding Kirke. Af folketællingerne fremgår det, at han tjente hos Peder Pedersen Bak på Svanholm i Vejerslev sogn i 1855 og hos Mikkel Pedersen Knokgaard i Ljørslev sogn i 1860. Den **19. november 1875** blev han gift med **Maren Kirstine Michelsen** (født den 7. februar 1834 i Frøslev sogn som datter af Johanne Kirstine Christensdatter og med Michel Christensen som udlagt barnefader) i Ljørslev Kirke. Her var han anført som **tøffelmager**, og ud fra denne beskæftigelse må det antages, at han har været svagelig og ikke fuld arbejdsdygtig. I forbindelse med en folketælling er det anført, at **ægteskabet er opløst i 1879**, men der er ikke fundet oplysninger om dette, ligesom der ikke indtil videre er fundet oplysninger om deres død. Anders har været **fattiglem** og dermed været forsørget af det offentlige.
 - 3.2. **Niels Jensen Nebel** blev født den **5. februar 1838** i Ørding sogn, og han blev hjemmedøbt den 11. februar. Dåben blev publiceret den 8. april i Ørding Kirke. Den **29. december 1871** blev han gift med **Ane Kathrine Pedersen** (født den 11. april 1853 i Selde sogn i Salling). De første år boede de i Selde, men flyttede så til Ørding. De har hørt til **de fattigste i sognet**, og i 1890 boede Ane sammen med de 3 yngste børn i fattighuset. Hun var anført som "gift", så Niels må have opholdt sig andetsteds. De fik sammen 6 børn, hvor det ene døde som 4-årig. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om dem.

3.3. **Jens Christian Jensen** blev født den **16. december 1840** i Ørding sogn, og han blev hjemmedøbt den 20. december. Dåben blev publiceret den 4. april 1841 i Ørding Kirke. Den **5. november 1870** blev han gift med **Maren Bodsén** (født den 29. maj 1836 i Vejerslev sogn som datter af Marie Mortensdatter og med Peder Christian Aarup som udlagt barnefader) i Vejerslev Kirke. De bosatte sig i Vils i Vejerslev sogn, hvor de levede af deres jordlod, og det blev senere suppleret med løn som **arbejdsmand**. Jens Christian døde den **4. juni 1900** 59 år gammel og blev begravet den 10. juni. Derefter flyttede Maren til sønnen Carl i Fredsø, hvor hun døde den **7. juni 1927** 91 år gammel, og hun blev begravet den 11. juni. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 3 børn sammen.



Figur 230 Annonce i Morsø Folkeblad den 10. juni 1927

3.4. **Karen Marie Jensdatter** blev født den **6. marts 1844** i Ørding sogn, og hun blev hjemmedøbt den 10. marts. Dåben blev publiceret den 21. april i Ørding Kirke. Hun kan følges i folketællingerne hos forældrene frem til 1860, men der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

62 Laust Jensen Hviid

Laust Jensen Hviid blev født omkring **august 1768** i Redsted sogn, hvor han blev hjemmedøbt. Dåben blev publiceret den 28. august i Redsted Kirke. Han var søn af **Jens Jensen Hviid** (ane nr. 124 - side 251) og **Karen Lauridsdatter** (ane nr. 125 - side 251) I sine unge dage var han blandt andet tjenestekarl på Glomstrup Hovedgaard. Efter giftermålet bosatte han sig som **selvejer** i Tæbring sogn på **matrikel 12**, hvorfra der er sket udstykninger efterfølgende, og den største del af ejendommen er nu (2021) en del af **Højvej 14**. Ejendommen var på 395.290 kvadratalen, som svarer til 15½ hektar eller 28 tønder land. Laust døde den **9. april 1842** 73 år gammel, og han blev begravet den 17. april på Tæbring Kirkegård. Han var også kendt under navnet **Lars Jensen Hviid**.



Figur 231 Matrikel 12 i Tæbring - Højvej 14 - kort fra 1842

63 Ane Christensdatter Fuurboe

Ane Christensdatter Fuurboe blev født omkring **1777** i Tæbring sogn. På grund af kirkebogens dårlige stand er det ikke muligt af se nærmere om fødsel og dåb. Hun var datter af **Christen Nielsen Fuurboe** (ane nr. 58 - se side 157) og **Maren Christensdatter** (ane nr. 59 - side 157).

Ane døde den **19. april 1856** og blev begravet den 20. april på Tæbring Kirkegård. Hun boede som aftægtskone på bopælen gennem mange år.

Ane Christensdatter Fuurboe og Laust Jensen Hviid

Ane og Laust blev gift den **11. december 1799** i Tæbring Kirke, og de fik sammen 10 børn:

1. **Karen Marie Larsdatter** blev født den **29. august 1800** i Tæbring sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 31** - side 91.
2. **Kiesten Larsdatter** blev født den **6. marts 1802** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 18. marts i Tæbring Kirke, og hun blev konfirmeret i 1819 i Outrup Kirke. Derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
3. **Maren Laustdatter** blev født den **4. januar 1803** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. januar i Tæbring Kirke. Den **8. januar 1830** blev hun gift med **Jens Christian Eschesen** (født den 7. oktober 1798 i Outrup sogn som søn af Esche Jensen og Margrethe Christensdatter) i Outrup Kirke. Jens Christian døde den **9. august 1845** 46 år gammel og blev begravet den 15. august. I mere end 25 år boede Maren hos datteren Margrethe, og hun døde den **8. maj 1879** 76 år gammel. Hun blev begravet den 18. maj. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård. De fik sammen ét barn:
 - 3.1. **Margrethe Jensdatter** blev født den **1. december 1830** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 1. januar 1831 i Outrup Kirke. Den **23. november 1853** blev hun gift med **Jens Madsen** (født den 1. december 1821 i Lødderup sogn som søn af Mads Mortensen og Anne Nielsdatter) i Outrup Kirke. Parret fik 3 børn sammen, men derudover er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om dem.
4. **Jens Christian Laursen** blev født den **3. marts 1807** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. marts i Tæbring Kirke. Han døde i **juni måned 1807** 4 måneder gammel og blev begravet den 14. juni på Tæbring Kirkegård.
5. **Mette Kirstine Laustdatter** blev født den **9. december 1808** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 15. november i Tæbring Kirke. Den **17. april 1832** blev hun gift med **Niels Nielsen** (født den 7. november 1807 i Karby sogn som søn af Sidsel Pedersdatter med Niels Andersen som udlagt barnefader) i Tæbring Kirke. Parret ses i folketællingen i 1834, hvor de havde én datter, men derefter er der indtil videre ikke fundet oplysninger om personerne:
 - 5.1. **Jensine Nielsen** blev født den **23. marts 1833** i Karby sogn, og hun blev døbt den 19. maj i Karby Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.

3 X TIPOLDEFORÆLDRE

6. **Anne Margrethe Laustdatter** blev født den **4. december 1810** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 1. januar 1811 i Tæbring Kirke. Hun døde den **19. december 1815** 5 år gammel og blev begravet den 26. december på Tæbring Kirkegård.
7. **Christiane Laustdatter** blev født den **19. oktober 1813** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 21. november i Tæbring Kirke. Hun døde den **22. januar 1814** 3 måneder gammel og blev begravet den 30. januar på Tæbring Kirkegård.
8. **Anne Margrethe Laustdatter** blev født den **6. november 1816** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 5. januar 1817 i Tæbring Kirke. Hun blev konfirmeret den 10. april 1831 i Outrup Kirke (konfirmationsstederne skiftede mellem de 2 kirker). Inden hun blev gift fik hun 2 børn med 2 forskellige mænd som udlagte barnefædre. Den **28. august 1846** blev hun gift med **Jens Nielsen Bundgaard** (født den 5. juni 1810 i Mollerup sogn som søn af Niels Sørensen Bundgaard og Mette Sørensdatter) i Frøslev Kirke. Parret fik 2 børn. Efter folketællingen i 1850 er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om parret. Det kunne være en mulighed, at familien emigrerede til Amerika - det begyndte omkring dette tidspunkt, men det er ikke undersøgt.
 - 8.1. **Ane Christine Christiansen** blev født den **28. juni 1836** i Tæbring med **Niels Nielsen** som barnefader. Han var gift med moderens søster **Mette Kirstine**. Hun blev hjemmedøbt den 1. juli, og dåben blev publiceret den 14. august i Tæbring Kirke. Hun døde den **22. november** knap 5 måneder gammel og blev begravet den 27. november på Tæbring Kirkegård.
 - 8.2. **Sørine Sørensen** blev født den **18. september 1842** i Tæbring sogn, og hun blev døbt den 25. september i Tæbring Kirke. **Søren Larsen Thornhøj** blev udlagt som barnefader, men han nåede aldrig at se sin datter, da han druknede på Limfjorden næsten 3 måneder før hendes fødsel. Hans erhverv var **tøffelmager**. Sørine boede hos sin mormor frem til dennes død, og derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
 - 8.3. **Jensine Anine Jensdatter** blev født den **15. oktober 1846** i Frøslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 27. december i Frøslev Kirke. Ligesom ved forældrene har det indtil videre ikke været muligt at finde oplysninger om hende efter 1850.
 - 8.4. **Mette Kristine Jensdatter** blev født den **5. februar 1848** i Frøslev sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 20. april i Frøslev Kirke. Også her er der ikke fundet yderligere oplysninger indtil videre.

9. **Christiane Laustdatter** blev født den **6. oktober 1818** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. december i Tæbring Kirke. Den **26. september 1841** blev hun gift med **Søren Jensen** (født omkring 1805 i Solbjerg sogn - usikkerhed omkring forældre) i Solbjerg Kirke. I de første 15 år boede de i **Solbjerg**, indtil de i **1856** købte matrikel **11^a** i **Fredsø** by, Lødderup sogn. Denne ejendom blev delt op i **2 matrikler** i **1879**, hvor matrikel **11^a** blev overdraget til sønnen Jens Christian, og matrikel **11^h** blev overdraget til svigersønnen Jens Sørensen, som var gift med datteren Ane. Parret fik tinglyst aftægtsforpligtelse på begge ejendomme. Søren døde den **19. oktober 1887** 82 år gammel og blev begravet den 27. oktober. Christiane fortsatte med at bo hos datteren Ane og efterfølgende hos dennes søn Christian. Hun døde den **25. december 1909** 91 år gammel og blev begravet den 30. december. Begge blev begravet på Lødderup Kirkegård. Parret fik 2 børn, som var **tvillinger**:



Figur 232 Matrikel 11a Asselsvej 81 (øverst) og matrikel 11h nr. 85 (nederst) - kort 2021

9.1. **Jens Christian Sørensen** blev født den **2. oktober 1844** i Solbjerg sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 29. december i Solbjerg Kirke. Den **4. september 1870** blev han gift med **Dorthe Cathrine Christensen** (født i Ørding sogn den 8. november 1844 som datter af Christen Christensen Kjelde og Ane Johanne Michelsdatter) i Lødderup Kirke. De overtog den ene halvdel af det fædrene "gods" på **Asselsvej 85** syd for Fredsø, og den blev overdraget til sønnen Kristian i 1913. Dorthe døde den **27. oktober 1924** 79 år gammel og blev begravet den 31. oktober. Jens Christian døde den **24. marts 1924** 84 år gammel og blev begravet den 29. marts. Begge blev begravet på Lødderup Kirkegård. Parret fik 6 børn, hvoraf det ene var dødfødt, og ét barn døde som 3-årig.

9.2. **Ane Sørensdatter** blev født den **2. oktober 1844** i Solbjerg sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 29. december i Solbjerg Kirke. Den **21. december 1874** blev hun gift med **Jens Sørensen (Balle)** (født den 19. maj 1848 i Frøslev sogn som søn af Søren Jensen Balle og Mette Kirstine Jensdatter) i Lødderup Kirke. De overtog den anden halv-



Figur 233 Annonce i Morsø Folkeblad den 26. november 1924

del af Anes hjem og boede på **Asselsvej 81** syd for Fredsø. I december 1905 blev den overdraget til sønnen Christian, og Ane opholdt sig derefter hos ham. Jens døde den **16. september 1903** på Viborg Amtssygehus 55 år gammel og blev begravet den 22. september. Ane døde den **25. november 1924** 80 år gammel og blev begravet den 1. december. Begge blev begravet på Lødderup Kirkegård. Parret fik 2 børn, hvoraf den ene druknede som 6-årig i et vandhul på marken.



Figur 234 Annonce i Morsø Folkeblad den 18. september 1903

3 X TIPOLDEFORÆLDRE

10. **Mette Marie Laustdatter** blev født den **12. januar 1823** i Tæbring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 28. marts i Tæbring Kirke. Hun døde den **14. oktober 1824** $1\frac{3}{4}$ år gammel og blev begravet den 17. oktober på Tæbring Kirkegård.

68 Anders Christensen

Anders Christensen blev født omkring 1670, og han døde før 1716 omkring 45 år gammel i Tæbring sogn.

69 Mette Pedersdatter

Mette Pedersdatter blev født i marts 1673 i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 6. april i Skallerup Kirke. Hun var datter af **Peder Lauridsen Madsen** (ane nr. 138 - side 253) og **Magdalene Andersdatter** (ane nr. 139 - side 253). Hun døde før 1769 90-95 år gammel i Tæbring sogn.

Mette Pedersdatter og Anders Christensen

Mette og Anders blev gift den 30. maj 1699 i Skallerup Kirke. Parret bosatte sig i Tæbring sogn, og de fik sammen 4 børn:

1. **Magdalena Andersdatter** blev født omkring 1701 i Tæbring sogn. Hun blev gift med **Michel Christensen** omkring 1725 i Lødderup Kirke. Hun døde den 5. januar 1755 omkring 54 år gammel. Der er ikke fundet oplysninger om eventuelle børn. Michel Christensen giftede sig herefter med **Giertrud Christensdatter** den 28. marts samme år i Lødderup Kirke.
 2. **Kirsten Andersdatter** blev født omkring 1705 i Tæbring sogn. Omkring 1735 blev hun gift med **Jørgen Hansen Østergaard** i Tæbring Kirke. Hun døde formentlig i perioden fra 1756 til 1761 50-55 år gammel og blev begravet i Frøslev Kirke. Der er ikke fundet oplysninger om eventuelle børn.
 3. **Christen Andersen Bach** blev født i 1707 i Tæbring sogn. Hans liv og levned er beskrevet under ane nr. 34 - side 102.
 4. **Maren Andersdatter** blev født omkring 1710 i Tæbring sogn. Den 3. oktober 1755 blev hun gift med **Enevold Rasmussen** i Tæbring Kirke. Han var enkemand efter Anne Pedersdatter/Andersdatter. Maren døde i maj 1793 83 år gammel og blev begravet den 2. juni på Vejerslev Kirkegård. Der er ikke fundet børn i ægteskabet.
- Efter Anders' død blev Mette gift med **Anders Joensen** den 29. november 1716 i Dragstrup Kirke. Der er ikke fundet børn i ægteskabet.

70 Peder Pedersen

Peder Pedersen blev født den **7. december 1690** i Dragstrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han var søn af **Peder Pedersen (ane nr. 140 - side 256)** og **Else Nielsdatter (ane nr. 141 - side 256)**. Han døde i **januar 1742** 51 år gammel og blev begravet den 21. januar på Dragstrup Kirkegård.

71 Anne Josephsdatter

Anne Josephsdatter blev født omkring **1682**. Der er et notat om, at hun døde efter 1731 i Mollerup sogn, men der er ikke fundet yderligere oplysninger om det.

Anne Josephsdatter og Peder Pedersen

Anne og Peder blev gift omkring **1715**, og de fik sammen 6 børn:

1. **Peder Pedersen** blev født omkring **nytår 1715/1716** i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 19. januar 1716 i Dragstrup Kirke. Her er et eksempel på, at det samme navn går igen i generationer, for Peder hed akkurat det samme om sin far og bedstefar, hvilket kan give besvær for en slægtsforsker. I **1744** blev han gift med **Mette Christensdatter**. Han døde i **juni måned 1746** 30 år gammel og blev begravet den 19. juni på Dragstrup Kirkegård. Der er ingen oplysninger i kirkebogen om, at parret skulle have fået døbt børn under det korte ægteskab.
2. **Joseph Pedersen** blev født omkring **marts/april 1718** i Dragstrup sogn. Han døde i **juni måned samme år** 2½ måned gammel og blev begravet den 26. juni på Dragstrup Kirkegård.
3. **Kirsten Pedersdatter** blev født den **18. september 1719** i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 22. september (4 dage gammel!) i Dragstrup Kirke. Hun blev gift med **Jens Knudsen** fra Frøslev den **9. oktober 1755** i Dragstrup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om dem.
4. **Joseph Pedersen** blev født den **21. juli 1722** i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 26. juli i Dragstrup Kirke. I **1748** blev han gift med **Magdalene Mortensdatter** (født omkring 1716) i Frøslev Kirke. Han døde i **januar 1755** 32 år gammel og blev begravet den 26. januar. Magdalene var herefter alene med 6 børn. Hun blev gift med **Laurits Berthelsen** den **30. september 1757** i Frøslev Kirke. Laurits døde i **oktober 1790** 70 år gammel og blev begravet den 31. oktober. Magdalene døde i **marts 1792** 76 år gammel. Alle 3 blev begravet på Frøslev Kirkegård. **Joseph var også kendt under efternavnet Pudsgaard** efter bopælen, som var en fæstegaard under Frøslevgaard Gods, og som lå



Figur 235 Pudsgaard vest for Frøslev

omkring vejkrydset **Elsøvej/Vestmorsvej** vest for Frøslev. Magdalene og Josephs 3 børn var:

- 4.1. **Mette Josephsdatter** blev født i **1749** i Frøslev sogn. I **1782** blev hun gift med **Jens Christensen Majgaard** (født i 1749 i Frøslev sogn som søn af Christen Jensen Majgaard og Anne Pedersdatter) i Frøslev Kirke. Fra 1783 til 1791 fik de 4 børn sammen. Mette døde i **1793** 44 år gammel i Frøslev sogn, hvorefter Jens blev gift med **Kristine Christensdatter** den 2. april samme år, og de fik ét barn sammen. Jens døde den **28. januar 1815** 66 år gammel, og Kristine døde den **14. december 1829** 74 år gammel. Alle 3 blev begravet på Frøslev Kirkegård.
- 4.2. **Anne Josephsdatter** blev født omkring **august 1750** i Frøslev sogn, og hun blev døbt den 25. september i Frøslev Kirke. I **1777** blev hun gift med **Christen Andersen (Gade)** (født i 1745 i Hvidbjerg sogn som søn af Anders Jensen og Kirsten Nielsdatter) i Frøslev Kirke. Parret fik 3 børn sammen. Christen døde i **august 1805** 60 år gammel og blev begravet den 25. august på Hvidbjerg Kirkegård. Af kirkebogen fremgår det, at den **yngste søn - Ole - blev begravet samme dag**. Det kan være en tilfældighed, men der kunne også have været særlige omstændigheder, som nok aldrig findes frem. Det har ikke været muligt at finde Annes dødsdag.
- 4.3. **Joseph Josephsen** blev født omkring **1754** i Frøslev sogn. Den **10. oktober 1786** blev han gift med **Zidse Marie Henrichsdatter** (født omkring 1758) i Frøslev Kirke. Parret fik sammen 7 børn, hvoraf det sidste var dødfødt. Joseph døde den **30 november 1826** 72 år gammel og blev begravet den 8. december. Zidse døde den **31. juli 1832** 74 år gammel og blev begravet den 5. august. Begge blev begravet på Frøslev Kirkegård. **Joseph** var også kendt under efternavnet **Pudsgaard**.
5. **Else Pedersdatter** blev født den **18. februar 1726** i Dragstrup sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Hun er formentlig død samme år, da der næste år døbes en datter med samme navn.
6. **Else Pedersdatter** blev født den **16. juli 1727** i Dragstrup sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 35** - side 102.

72 Anders Pedersen Tögstrup

Anders Pedersen Thögstrup blev født omkring **1681** i Nykøbing sogn.

I "Historisk Aarbog⁵⁵ for Thisted amt" årgang 1926 skriver S. C. Sortfeldt:

Andreas Petri Tosestrupus (Anders Pedersen Thögstrup) var degn fra 1715 til 1744. I 1739 skriver Præsten om ham: "Degnen Anders Pedersen Thögstrup, som før sin Ankomst her til sognet paa adskillige Steder har fortjent sit Brød med at informere Godtfolks Børn i det latinske Sprog, samt Læsen, Skriven og

⁵⁵ <http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1926/Sortfeldt,%20S.%20C.%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf>

Regning, har og siden været Hører i Nykøbing latinske Skole her paa Landet, hvor han for 23 Aar siden er blevet hidkaldt, finder jeg for den Tid, jeg har været her ved Stedet, til sit Degneembede bekvem, skikkelig og upaaklagelig og nyttig til en skoleholder".

Om Sundby Degnebolig skriver Thøgstrup 1743: "Degneboligen ligger i Sundby, straks ved Kirken, er et gammelt Hus, som jeg holder selv vedlige, 3 Fag bygget til Skolestue og Køkken. Ingen Jord nu: 1720 blev Jorden solgt med Kirken til Sognemændene for 14 Rdl. og kaldes Bækhøj Toft, 5 Skp. 1 Alb. Hartkorn. Denne Toft er af Biskop Bornemann lagt til Degneboligen og hørte dertil i 35 Aar indtil 1715, da jeg blev kaldet, og 5 Aar til".

Anders døde den **14. januar 1744** 63 år gammel og blev begravet på Sundby Kirkegård.

73 Mette Pedersdatter Skov

Mette Pedersdatter Skov blev født omkring **1681** i Nykøbing sogn som datter af **Peder Hansen Skov** (ane nr. **146** - side 257) og **Dorthe Andersdatter** (ane nr. **147** - side 257).

Hun døde den **8. januar 1766** 85 år gammel og blev begravet på Sundby Kirkegård.

Mette Pedersdatter Skov og Anders Pedersen Tögstrup

Mette og Anders blev gift den **11. maj 1710** i Nykøbing Kirke. De boede først i Nykøbing, men flyttede hurtigt til **Sundby**, hvor de havde resten af deres livsgerning. De fik sammen 4 børn:

1. **Peter Andersen Tögstrup** blev født den **7. oktober 1711** i Nykøbing sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han blev den **12. november 1747** gift med **Anne Jensdatter**. Det har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om parret.
2. **Christen Andersen Tögstrup** blev født den **1. december 1713** i Nykøbing sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. **Omkring 1750** blev han gift med **Maren Jacobsdatter** (født i 1727 i Jørsby sogn som datter af Jacob Clemmensen). Parret fik 11 børn:
 - 2.1. **Anders Christensen Tögstrup** blev født omkring **1751** i Sejerslev sogn. Han blev gift med **Anna Michelsdatter** (født den 21. november 1772 i Sejerslev sogn som datter af Michel Andersen og Stine Mortensdatter) den **13. august 1795** i Sejerslev Kirke. Anders døde den **18. september 1830** 79 år gammel, og han blev begravet den 26. september. Anna døde den **5. april 1844** og blev begravet den 13. april. Begge blev begravet på Sejerslev Kirkegård. Parret fik 6 børn, hvoraf den yngste døde 8 måneder gammel.

- 2.2. **Niels Christensen Degn** blev født i **1753** i Sejerslev sogn. Han blev gift med **Maren Pedersdatter** (født i 1754 i Sejerslev sogn) den **19. oktober 1790** i Sejerslev Kirke. Maren døde den **7. november 1818** 64 år gammel, og hun blev begravet den 15. november. Niels døde den **15. oktober 1832** 79 år gammel, og han blev begravet den 21. oktober. Begge blev begravet på Sejerslev Kirkegård. Parret fik 3 børn.
- 2.3. **Peder Christensen Degn** blev født omkring **1754** i Sejerslev sogn. Han blev gift med **Maren Madsdatter** (født i august 1765 i Erslev sogn). Maren døde **1. september 1809** 44 år gammel. Peder døde den **10. januar 1816** 61 år gammel og blev begravet den 18. januar. Begge blev begravet på Sejerslev Kirkegård. Umiddelbart ser det ikke ud til, at parret fik børn.
- 2.4. **Anne Christensdatter Degn** blev født i **1757** i Sejerslev sogn. Hun blev gift med **Laurs Andersen** (født i 1755 i Frøslev sogn som søn af Anders Laursen og Zidsel Jensdatter) den **4. oktober 1782** i Sejerslev Kirke. Anne døde den **20. februar 1829** 72 år gammel og blev begravet den 1. marts. Laurs/Laust døde den **26. juni 1836** 80 år gammel og blev begravet den 3. juli. Begge blev begravet på Frøslev Kirkegård. Parret fik 10 børn, hvoraf kun 3 nåede voksenalderen.
- 2.5. **Jacob Christensen Degn** blev født i **1758** i Sejerslev sogn. Han døde den **28. december 1825** 67 år gammel og blev begravet den 1. januar 1826 på Jørsby Kirkegård. Ifølge kirkebogen døde han som ungarl.
- 2.6. **Anne Christensdatter Degn** blev født den **30. december 1760** i Sejerslev sogn, og hun blev (formentlig) hjemmedøbt den 4. januar 1761. Den **11. august 1786** blev hun gift med **Anders Laursen** (født i 1749 i Sejerslev sogn). Ægteparret døde med et halvt års mellemrum, og midt mellem de 2 dødsdage døde deres førstefødte datter 2 år gammel. Der ud over var der en søn, som fik et langt voksenliv. Anders døde den **16. oktober 1789** 40 år gammel, og Anne døde den **18. marts 1790** 29 år gammel. Begge blev begravet på Sejerslev Kirkegård.
- 2.7. **Mette Christensdatter Tögstrup** blev født den **18. december 1762** i Sejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 27. december. Den **21. juli 1797** blev hun gift med **Claus Justsen** (født 19. maj 1765 i Elsø sogn som søn af Just Christensen og Birreth Clausdatter) i Sejerslev Kirke. Claus døde den **30. juni 1825** 60 år gammel og blev begravet den 6. juli på Jørsby Kirkegård. Mette døde den **23. september 1849** 86 år gammel og blev begravet den 30. september på Ejerslev Kirkegård. Parret fik 2 børn.
- 2.8. Den **1. januar 1766** fik parret en **dødfødt pige**, som blev begravet den 6. januar på Sejerslev Kirkegård.
- 2.9. **Jens Christensen Degn** blev født den **7. maj 1868** i Sejerslev sogn, og han blev døbt den 12. maj. Han blev gift med **Karen Nielsdatter Boll** (født i november 1753 i Frøslev sogn som datter af Niels Jensen Boll og Kirsten Nielsdatter) den **29. oktober 1803** i Frøslev Kirke. Jens var noteret som enkemand, men det har indtil videre været muligt at finde oplysninger om det tidligere ægteskab. Jens var bl.a. **væver**, hvilket gav ham navnet **Jens Væver** i daglig tale. Han døde den **4. august 1828** 60 år gammel og blev begravet den 10. august. Karen døde den

2. juli 1859 85 år gammel og blev begravet den 8. juli. Begge blev begravet på Tødsø Kirkegård. De fik ingen børn sammen, men Jens har muligvis haft børn i det første ægteskab.

2.10. **Niels Christensen Degn** blev født den **25. april 1771** i Sejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **29. november 1811** blev han gift med **Anna Jensdatter** (født i 1776 i Hvidbjerg sogn i Refs Herred som datter af Jens Gravgaard og Karen Larsdatter) i Jørsby Kirke. Hun var blevet enke efter **Jens Marcussen**, som hun havde 3 børn sammen med, i juni samme år. Anna døde den **12. januar 1843** 66 år gammel og blev begravet den 20. januar. Jens døde den **18. februar 1851** næsten 80 år gammel og blev begravet den 27. februar. Begge blev begravet på Jørsby Kirkegård.

2.11. **Laurits Christensen Degn** blev født den **16. november 1773** i Sejerslev sogn, og han blev døbt den 21. november i Sejerslev Kirke. Den **17. oktober 1800** blev han gift med **Karen Christensdatter** (født den 17. oktober 1774 i Jørsby sogn som datter af Christen Christensen og Anna Michelsdatter) i Jørsby Kirke. Karen døde den **15. december 1861** 87 år gammel og blev begravet den 25. december. Laurits døde den **19. oktober 1864** 90 år gammel og blev begravet den 28. oktober. Begge blev begravet på Ejerslev Kirkegård. Parret fik 8 børn.

3. **Christen Andersen Tögstrup** blev født den **10. november 1718** i Sundby sogn. Her ses ét af de få tilfælde, hvor der er 2 søskende med akkurat samme navn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 36** - side 108.

4. **Karen Andersdatter Tögstrup** blev født den **12. november 1722** i Sundby sogn, og hun blev hjemmedøbt den 12. november. Dåben blev publiceret den 6. december i Sundby Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende. Indførslen i kirkebogen i 1722 er sket med et lidt særpræget skrift, som er så fin, at den kan være svær at læse.



Figur 236 Udskrift fra kirkebog 1722

74 Christen Madsen

Christen Madsen blev født omkring **1696** - formentlig omkring Skallerup på Nordvestmors. Omkring **1727** blev han gift med **Maren Christensdatter** (født den 20. februar 1696 i Bjergby sogn som datter af Christen Clausen og Giertrud Christensdatter). Hun var året før blevet gift med Christen Pedersen Kiellergaard, men blev enke efter godt 5 måneders ægteskab. De boede på gården Kiellergaard⁵⁶ i Torup i Skallerup sogn, og efter giftermålet med Maren tog **Christen Madsen gårdens navn som efternavn**. Christen døde i **oktober 1781** 85 år gammel og blev begravet den 28. oktober på Skallerup Kirkegård.

75 Johanne Olufsdatter

Johanne Olufsdatter blev født den **6. august 1719** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 13. august i Skallerup Kirke. Hun var datter af **Oluf Knudsen (ane nr. 150 - side 258)** og **Karen Andersdatter (ane nr. 151 - side 258)**. Hun døde i **april 1760** 40 år gammel og blev begravet den 23. april på Skallerup Kirkegård

Maren Christensdatter og Christen Madsen

Maren og Christen blev gift i **1727**. Ægteskabet blev dog kun kort, idet Maren døde omkring 1731. De fik sammen 2 børn:

1. **Christen Christensen** blev født omkring **august 1728** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 19. august i Skallerup Kirke. Den **16. februar 1761** blev han gift med **Else Jensdatter** (født i marts 1732 i Skallerup sogn på Torupgård som datter af Jens Poulsen og Dorthe Nielsdatter). Christen døde i **januar 1780** 51 år gammel og blev begravet den 26. januar. **5 måneder senere døde Else**, og hun blev begravet den 16. maj. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. Parret fik 6 børn:
 - 1.1. **Maren Christensdatter** blev født omkring november 1761 i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 22. november i Skallerup Kirke. Efter faderens og moderens død i **1780** blev hun gift med **Søren Thomsen** (født omkring 1751) den **6. oktober**. De fik en datter, som dog kun blev $1\frac{1}{4}$ år gammel. Maren døde på et tidspunkt mellem 1787 og 1792, hvorefter Søren giftede sig med hendes søster Johanne.

⁵⁶ Artikel om Kiellergaard/Kjeldgaard i "Historisk Årbog for Thisted Amt" 1956: <https://slaegtsbibliotek.dk/911469.pdf>

- 1.2. **Karen Christensdatter** blev født omkring **maj 1763**. Indtil videre har det ikke været muligt at finde flere oplysninger om hende.
- 1.3. **Johanne Christensdatter** blev født omkring **1768** i Skallerup sogn. Hun blev gift med **Søren Thomsen** (søster Marens mand) den **18. maj 1792** i Skallerup Kirke. De fik sammen 4 børn, hvoraf det ene var dødfødt, og et andet barn blev 4 dage gammel. **Søren døde i 1801**, hvorefter hun giftede sig med **Jens Nielsen**, som var ret velhavende. Hun døde i 1804 36 år gammel.
- 1.4. **Jens Christensen** blev født i **august 1770** og blev døbt den 2. september i Skallerup kirke. Han blev omkring **1800** gift med **Else Jensdatter**, som var fra omkring 1752, hvilket kunne tyde på, at hun var enke på dét tidspunkt. Parret fik tilsyneladende ingen børn. Else døde den **16. juni 1825** 73 år gammel og blev begravet den 23. juni på Erslev Kirkegård. Jens blev derefter gift med **Kirsten Sørens datter** (født omkring 1789) den **10. oktober 1826** i Erslev Kirke. Det blev dog et kort ægteskab, idet Kirsten døde den **29. februar 1828** en time efter at være blevet forløst for et dødfødt drengbarn. Hun blev omkring 38 år gammel og blev begravet den 5. marts på Erslev Kirkegård. Derefter blev Jens gift med **Maren Jensdatter** (født omkring 1804) den **23. oktober 1829** i Erslev Kirke. De fik ét barn sammen. Jens døde den **6. juni 1837** 66 år gammel og blev begravet den 13. juni på Erslev Kirkegård.
- 1.5. **Christen Christensen** blev født i **1773** i Skallerup sogn. Han var i 1801 stadig på fødegården Kiellergaard i Torup by, men det har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.
- 1.6. **Anders Christensen** blev født i **april måned 1777** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 27. april i Skallerup Kirke. Den **3. maj 1805** blev han gift med **Zidse Marie Christensdatter Fuurboe** (født i januar 1784 i Tæbring sogn som datter af **Christen Nielsen Fuurboe** (**ane nr. 58** - side 157) og **Maren Christensdatter** (**ane nr. 59** - side 157)) i Tæbring Kirke. Deres liv og levned er beskrevet på side 158.
2. **Mads Christensen** blev født i **januar 1730** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 3. februar i Skallerup Kirke. Den **3. oktober 1766** blev han gift med **Zidse Jensdatter** (født 29. november 1728 i Sundby sogn som datter af Jens Jørgensen Toft og Ane Josephsdatter) i Sundby Kirke. De havde deres samliv i **Sundby** sogn, hvor de fik 3 børn. Mads døde den **2. februar 1798** 68 år gammel. Zidse døde i **januar måned 1804** og blev begravet den 12. januar. Begge blev begravet på Sundby Kirkegård.
- 2.1. **Jens Madsen** med tilnavnet **Kiellergaard** blev født den **29. februar 1768**, og han blev døbt i marts i Sundby Kirke. Den **10. april 1795** blev han gift med **Anna Margrethe Madsdatter** (født den 29. juni 1766 i Solbjerg sogn som datter af Mads Jensen Boddum og Karen Sejersdatter Leth) i Solbjerg Kirke. Der er fundet følgende tekst⁵⁷ om hans levned: *Jens Madsen Kiellergaard var tidligt selvstændig, allerede 1786, 18 Aar gammel, køber han et Hus af Faderen for 199*

⁵⁷ SLÆGTSBOG FOR SOGNEDEGN SEJER OLESEN LETH OG HUSTRU IDA NIELSDATTER SAMT DERES FORSLÆGT OG EFTERSLÆGT - Ved P. FILTENBORG - 1936

Rd. og skal desuden bekoste Søstrene Marens og Annes Bryllup og udstyre dem med en Seng. 1787 bor han i Sundby som Selvejergaardmand og har Forældrene og Søsteren Anne hos sig. 1790 køber han af Faderen en halv Gaard i Skallerup, 1796 sælger han igen Huset i Sundby til Faderen samt Part i Sundby Kirketiende. Han og Ane Margrethe boede nu i Filtenborg til 1830, da de overlod Gaarden til Svigersønnen Josef Filtenborg og flyttede til Galtrup, hvor de døde. Anna Margrethe var enke efter **Christen Jensen Kjelde**, som hun havde ét barn sammen med. Også hende er der fundet en lille tekst om: *Født Solbjerg på Filtenborg. Overtog Filtenborg efter sine forældre og boede der med begge ægtemænd, som hun blev gift med henholdsvis 1790 og 1795. Datter af 2. ægteskab Sidsel Kathrine Jensdatter Filtenborg født 1799 død 1832 blev med sin mand fætterten Josef Jensen Filtenborg, født 1793 død 1863 de næste ejere af Filtenborg. Deres søn Pouls Chr. Jensen Filtenborg født 1838 død 1906 ejede gården efter dem. Jens døde den 22 november 1843 75 år gammel og blev begravet den 3. december. Anna Margrethe døde knap et halvt år senere den 7. april 1844 77 år gammel. Begge blev begravet på Galtrup Kirkegård. De fik sammen 6 børn.*

2.2. **Maren Madsdatter** blev født den 7. juni 1770 i Sundby sogn. Den 8. maj 1798 blev hun gift med **Niels Hansen Smed** (født den 15. august 1767 i Sundby sogn som søn af Hans Nielsen Smed og Kirsten Jeppesdatter) i Sundby Kirke. Niels døde den 7. februar 1814 og blev begravet den 15. februar. I de sidste mange år boede hun hos datteren Kirsten, indtil hun døde den 30. december 1844 74 år gammel. Hun blev begravet den 5. januar 1845. Begge blev begravet på Galtrup Kirkegård. Parret fik 3 børn.

2.3. **Ane Madsdatter** blev født den 14. marts 1775 i Sundby sogn. Den 14. marts 1802 blev hun gift med **Michel Jensen** (født omkring 1767 i Erslev sogn som søn af Jens Pedersen Dam og Ane Nielsdatter) i Erslev Kirke. Han var enkemand efter **Karen Christensdatter**, som var død i februar 1801, og som han havde 5 børn sammen med, og heraf døde de 3 børn inden 5-års-alderen. Michel døde den 28. februar 1827 60 år gammel og blev begravet den 7. marts på Erslev Kirkegård. Ane døde den 10. februar 1835 60 år gammel og blev begravet den 19. februar. Begge blev begravet på Erslev Kirkegård. Parret fik 9 børn sammen, hvoraf der var et tvillingepar, som døde straks efter fødslen.

Maren Sørensdatter og Christen Madsen

Efter den ene Marens død giftede Christen sig i 1731 med en anden Maren, nemlig **Maren Sørensdatter** (født i 1694). Ægteskabet varede dog ikke længe, idet Maren døde januar 1738 43 år gammel og blev begravet den 9. januar på Erslev Kirkegård. Parret fik 2 børn sammen:

3. **Søren Christensen** blev født omkring **maj 1732** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 18. maj i Skallerup Kirke. Han blev gift med **Kirsten Andersdatter** (født omkring juli 1744 i Skallerup sogn som datter af Anders Jensen og Zidsel Pedersdatter) den **28. juni 1765** i Skallerup Kirke. Kirsten døde i **oktober 1784** 40 år gammel og blev begravet den 24. oktober på Skallerup Kirkegård. Hun døde kort tid efter det sidste barns fødsel. Parret fik 8 børn:
- 3.1. **Anders Sørensen** blev født i **1766** i Skallerup sogn og blev døbt i Skallerup Kirke. Den **1. august 1797** blev han gift med **Maren Jepsdatter** (født den 22. september 1770 i Solbjerg sogn som datter af Jep Madsen og Kirsten Pedersdatter) i Solbjerg Kirke. Anders døde den **29. februar 1848** 82 år gammel og blev begravet den 5. marts på Galtrup Kirkegård. Maren døde den **13. maj 1859** 88 år gammel og blev begravet den 20. maj på Ørding Kirkegård. De sidste år tilbragte hun hos datteren Inger Kirstine, som boede i Ørding sogn. Parret fik 3 børn sammen.
- 3.2. **Niels Sørensen** blev født i **oktober 1767** i Skallerup sogn og blev døbt den 25. oktober i Skallerup Kirke. Han døde i **januar 1768** cirka 3 måneder gammel.
- 3.3. **Zidsel Sørensdatter** blev født i **1769** i Skallerup Kirke og blev døbt i Skallerup Kirke. Den **21. februar 1791** blev hun gift med **Ole Nielsen** (født i 1760 i Frøsløv sogn som søn af Niels Overgaard og Kirsten Jensdatter) i Skallerup Kirke. Parret fik 2 børn. Ole døde den **10. maj 1816** 56 år gammel og blev begravet den 19. maj på Skallerup Kirkegård. Herefter blev Zidsel gift med **Christen Madsen** (født den 29. marts 1790 i Elsø sogn som søn af Mads Andersen og Anne Jensdatter) **2. februar 1817** i Skallerup Kirke. Parret fik ingen børn. Ægteskabet blev kun kort, idet Christen døde den **24. februar 1821** 30 år gammel og blev begravet den 4. marts. Af folketællingen i 1834 ses det, at hun bor som aftægtskone sammen med sønnen Niels Christian på en gård tilhørende Joseph Jensen Majgaard, og det er tænkeligt, at denne har købt/fæstet dén gård, som familien havde boet på. Alle 3 blev begravet på Skallerup Kirkegård.
- 3.4. **Niels Sørensen** blev født omkring **juni 1771** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 14. juli i Skallerup Kirke. Han kan følges til folketællingen i 1787 hos forældrene, men derefter er der fundet yderligere oplysninger indtil videre.
- 3.5. **Maren Sørensdatter** blev født i **1774** i Skallerup sogn, og hun blev døbt i Skallerup Kirke. Hun kan følges i folketællingen i 1787 hos forældrene, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 3.6. **Anders Sørensen** blev født omkring **juli 1776** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 11. august i Skallerup Kirke. Han kan følges til folketællingen i 1787 hos forældrene, men derefter er der fundet yderligere oplysninger indtil videre.
- 3.7. **Mette Sørensdatter** blev født omkring **november 1780** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 17. december i Skallerup Kirke. Hun forblev ugift og beskæftigede sig som **sy pige og skrædder**. Hun boede i eget hus i mange år og boede til sidst hos brorsønnen Christen Sørensen. Hun døde den **2. maj 1855** 74 år gammel og blev begravet den 11. maj på Skallerup Kirkegård.

- 3.8. I juli måned 1782 fik parret en dreng, som ikke nåede at blive døbt. Han blev begravet den 4. august på Skallerup Kirkegård.
- 3.9. **Christen Sørensen** blev født omkring oktober 1784 i Skallerup sogn og blev døbt i Skallerup Kirke. Den 8. oktober 1815 blev han gift med **Margrethe Larsdatter** (født i januar 1793 i Dragstrup sogn som datter af Lars Andersen og Johanne Kirstine Olesdatter) i Skallerup Kirke. Parret fik 2 børn. Margrethe døde kort efter det sidste barns fødsel den 31. marts 1821 28 år gammel og blev begravet den 8. april på Solbjerg Kirkegård. Derefter blev Christen gift med **Else Christensdatter** (født omkring november 1789 i Dragstrup sogn som datter af Christen Christensen og Dorthe Pedersdatter) i Solbjerg Kirke. Parret flyttede til Skallerup sogn, hvor de opfostrede 4 børn. Else døde den 24. august 1845 55 år gammel og blev begravet den 31. august. Christen tilbragte de sidste år hos sønnen Søren, indtil han døde den 1. marts 1866 81 år gammel. Han blev begravet den 9. marts på Skallerup Kirkegård, hvor også Else var blevet begravet.
4. **Anders Christensen** blev født omkring april 1736 i Skallerup sogn, og han blev døbt den 29. april i Skallerup Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere sikre oplysninger om ham.

Johanne Olufsdatter og Christen Madsen

Efter Maren Sørensdaters død i januar 1738 blev Christen gift med **Johanne Olufsdatter**. Parret fik 4 børn sammen:

5. **Anna Christensdatter** blev født i december 1738 i Skallerup sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 37** - side 108.
6. **Oluf Christensen** blev født omkring november 1740 i Skallerup sogn og blev døbt den 27. november i Skallerup Kirke. Den 27. juni 1765 blev han gift med **Margrethe Andersdatter** (født i 1733 i Dragstrup sogn som datter af Anders Madsen og Inger Jensdatter) i Skallerup Kirke. Hun var enke efter **Søren Mortensen**, som døde i november 1764, og som hun havde 5 børn sammen med. Ved Sørens død var det yngste barn endnu ikke født, og det ældste barn var 7-8 år gammel. Margrethe døde i juni 1793 60 år gammel og blev begravet den 15. juni på Skallerup Kirkegård. Margrethe og Oluf fik sammen 6 børn:
- 6.1. **Søren Olufsen** blev født i 1765 i Skallerup sogn. I 1797 blev han gift med **Anne Christensdatter** (født omkring marts 1772 i Skallerup sogn som datter af Christen Broe og Martha Sørensdaters) i Skallerup Kirke. Anne døde den 6. december 1821 49 år gammel og blev begravet den 16. december. Søren døde den 29. juni 1840 75 år gammel og blev begravet den 5. juli. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. Parret fik 3 børn.
- 6.2. **Johanne Olufsdatter** blev født i 1767 i Skallerup sogn. Hun døde samme år og blev begravet på Skallerup Kirkegård.

- 6.3. **Jens Olufsen** blev født i **1768** i Skallerup sogn og blev hjemmedøbt med senere publicering i Skallerup Kirke. I **1797** blev han gift med **Karen Andersdatter** (født omkring 1775 som datter af Anders Worm og Maren Lauritsdatter) i Skallerup Kirke. Som for nogle af de andre søskende var han kendt med **efternavnet Olesen**. Jens døde den **23. april 1845** 77 år gammel, og han blev begravet den 1. maj. Karen døde den **11. juli 1852** 77 år gammel, og hun blev begravet den 18. juli. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. Parret fik 5 børn.
- 6.4. **Peder Olufsen** blev født i **1770** i Skallerup sogn og blev døbt i Skallerup Kirke. Ved folketællingen i 1801 er han anført som **tømmermand**. Der er ikke fundet oplysninger om eventuelt giftermål. Peder døde den **2. maj 1825** 55 år gammel, og han blev begravet den 10. maj på Skallerup Kirkegård.
- 6.5. **Laurits Olufsen** blev født i **1772** i Skallerup sogn og blev døbt i Skallerup Kirke. Han **døde samme år** og blev begravet på Skallerup Kirkegård.
- 6.6. **Johanne Olufsdatter** blev født i **1777** i Skallerup sogn og blev døbt i Skallerup Kirke. Hun kan ses i folketællingen i 1787 hos forældrene, men der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
7. **Maren Christensdatter** blev født den **27. juni 1745** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 11. juli i Skallerup Kirke. Hun **døde i juli måned samme år** 1 måned gammel og blev begravet den 2. august på Skallerup Kirkegård.
8. **Maren Christensdatter** blev født omkring **november 1746** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 11. december i Skallerup Kirke. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

76 Peder Christensen

Peder Christensen blev født i **1715** i Redsted sogn, og han blev døbt den 24. februar i Redsted Kirke. Han døde i **januar 1760** 45 år gammel i Sindbjerg og blev begravet den 27. januar på Redsted Kirkegård. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.

77 Johanne Michelsdatter

Johanne Michelsdatter blev født omkring **1724** i Tødsø sogn som datter af **Michel Nielsen (ane nr. 154 - side 260)** og **Anne Nielsdatter (ane nr. 155 - side 260)**. Hun døde omkring **1794** 70 år gammel. Dødsfaldet er ikke bekræftet i kirkebøger.

Johanne Michelsdatter og Peder Christensen

Det har ikke været muligt indtil videre at finde oplysninger om tidspunktet for indgåelse af ægteskab, men det har formentlig været i sidste halvdel af 1740'erne. Parret fik 3 børn:

1. **Karen Pedersdatter** blev født omkring **1750**, og det formodes, at det skulle være i Vejerslev sogn. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
2. **Niels Pedersen Lindberg** blev født i **februar 1756** i Redsted sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 38** - side 118.
3. **Anna Elisabeth Pedersdatter** blev født i **1759** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 20. maj 1759 i Redsted Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.

Johanne Michelsdatter og Søren Christensen

Efter Peders død i 1760 får Johanne et tvillingepar i 1765 med **Søren Christensen** som udlagt barnefader. Der er ikke noget, der tyder på, at parret blev gift. Der er et notat i kirkebogen i 1766, hvor de absolverede, hvilket skulle betyde, at de fik **syndsforlædelse**.

4. **Sidsel Sørensdatter** blev født og begravet i **1765**. Hun er ikke nævnt i kirkebogen som døbt, men er dog blevet navngivet. Det kunne tyde på, at hun er død umiddelbart efter fødslen, og at præsten har glemt at få hende med i kirkebogen.
5. **Maren Sørensdatter** blev født og begravet i **1765**. Se kommentar ovenfor.

78 Mads Brun Nielsen

Mads Brun Nielsen blev født omkring **juli 1730** i Sillerslev by som søn af **Niels Pedersen** (**ane nr. 156** - side 264) og **Anne Jensdatter** (**ane nr. 157** - side 265). Han blev døbt den 16. juli i Øster Assels Kirke. Ved giftermålet med Sidsel Nielsdatter overtog han fæstet af **Sallingbogaard** i Sillerslev efter svigerfaderen. Gården var dengang på 300.540 kvadratalen, som svarer til cirka 12 hektar eller 21½ tønder land. Jorden er senere frastykket, så der nu (2021) kun er en bygningsparcel på lidt over 1 tønde land tilbage.

Mads døde i **juli 1833** 53 år gammel, og han blev begravet den 20. juli på Øster Assels Kirkegård.



Figur 237 Sallingbogaard i Sillerslev

79 Sidsel Nielsdatter

Sidsel Nielsdatter blev født omkring **august 1736** på Sallingbogaard i Sillerslev i Øster Assels sogn som datter af **Niels Pedersen** (**ane nr. 158** - side 271) og **Kirsten Christensdatter** (**ane nr. 159** - side 271). Hun blev døbt den 9. september i Øster Assels Kirke. Alt tyder på, at hun tilbragte hele livet på fødegården, da ægtefællen overtager fæstet af den. Hun døde i **oktober 1788** 52 år gammel og blev begravet den 26. oktober på Øster Assels Kirkegård.

Sidsel Nielsdatter og Mads Brun Nielsen

Sidsel og Mads blev gift den **12. oktober 1756** i Øster Assels Kirke. Samlivet tilbragte de på **Sallingbogaard**, hvor de fik 6 børn:

1. **Maren Madsdatter** blev født omkring **november 1758** i Øster Assels sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 39** - side 118.

2. **Kirsten Madsdatter** blev født omkring **juli 1761** i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 26. juli i Øster Assels Kirke. Den **16. maj 1788** blev hun gift med **Mads Jensen** (født omkring august 1748 i Øster Assels sogn som søn af Jens Laursen og Kirsten Nielsdatter). I daglig tale hed han **Mads Biarup**, og en gang imellem havde han Jensen som mellemnavn. Mads var enkemand efter **Else Nielsdatter**, som døde knap 40 år gammel, og som han havde ét barn sammen med. Familien boede i Øster Assels by på **matrikel 22^a**, som nu (2021) har adressen **Mælkevejen 9**. Der var en ejendom på 86.970 kvadratalen svarende til 3½ hektar eller godt og vel 6 tønder land. Ejendommen blev efter Mads' død solgt til **Christen Mouritsen**, som blev gift med datteren Sidsel, og som påtog sig en aftægtsforpligtelse overfor svigermoderen. Mads døde den **16. juli 1817** 68 år gammel og blev begravet den 23. juli. Kirsten døde den **4. maj 1828** 66 år gammel og blev begravet den 9. maj. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård, som de næsten havde boet nabo til. Parret fik 4 børn sammen:



Figur 238 Mælkevejen 9 i Øster Assels

- 2.1. **Mads Madsen** blev født omkring maj 1789 i Øster Assels sogn og døde i april 1790 knap ét år gammel.
- 2.2. Mads Madsen blev født i **januar 1791** i Øster Assels sogn og døde kun 9 dage gammel.
- 2.3. **Else Kirstine Madsdatter** blev født omkring maj 1792 i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 28. maj i Øster Assels Kirke. Den **24. oktober 1813** blev hun gift med **Jens Sørensen Rimmer** (født omkring juni 1787 i Karby sogn som søn af Søren Christensen Rimmer og Johanne Jensdatter) i Øster Assels Kirke. Han var **husmand og fisker**. Else Kirstine døde den **5. april 1828** 35 år gammel og blev begravet den 8. april på Øster Assels Kirkegård. Herefter giftede Jens sig med **Mette Christensdatter Leegaard** (født omkring 1781 i Ørding sogn) den **8. november 1828** i Øster Assels Kirke. Jens døde den **29. juli 1848** 61 år gammel og blev begravet den 4. august på Øster Assels Kirkegård. Else Kirstine og Jens fik sammen 6 børn, hvoraf en søn døde som 5-årig.
- 2.4. **Sidsel Madsdatter** blev født den **18. januar 1796** i Øster Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt den 19. januar. Dåben blev publiceret den 28. februar i Øster Assels Kirke. Den **4. april 1819** blev hun gift med **Christen Mouritsen** (født omkring september 1787 i Hvidbjerg sogn som søn af Mourits Nielsen og Anne Christensdatter) i Øster Assels Kirke. Parret overtog Sidsels barndomshjem i Øster Assels (se kort på side 182). Først i 1840'erne flyttede de til en gård i **Karby sogn**, hvor de opholdt sig resten af deres dage. Christen døde den **23. marts 1858** 70 år gammel og blev begravet den 2. april 1858. På det tidspunkt var gården overdraget til sønnen Mads, og parret sad som aftægtsfolk på gården. Sidsel døde den **14. november 1891** 95 år gammel og blev begravet den 20. november. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. Parret fik 7 børn.

4 X TIPOLDEFORÆLDRE

3. **Niels Madsen** blev født omkring **juli 1763** i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 7. august i Øster Assels Kirke. Han døde inden **april 1765**, hvor der døbes en søn med samme navn.
4. **Niels Madsen** blev født omkring **april 1765** i Øster Assels sogn som tvillingbror til Martha, og han blev døbt den 5. maj i Øster Assels Kirke. Han døde senere i maj måned cirka 1 måned gammel og blev **begravet den 2. juni 1765**.
5. **Martha Madsdatter** blev født omkring **april 1765** i Øster Assels sogn som tvillingesøster til Niels, og hun blev døbt den 5. maj i Øster Assels Kirke. Den **2. juli 1790** blev hun gift med **Jens Christensen** (født omkring 1751) i Øster Assels Kirke. Han var enkemand efter **Anne Andersdatter**, som han tilsyneladende ikke havde børn sammen med, og han fik heller ingen sammen med Martha. Martha døde i **februar 1813** 47 år gammel og blev begravet den 26. februar på Øster Assels Kirkegård. Jens er noteret som **almisselem** ved folketællingen i 1834. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
6. **Christen Madsen** blev født omkring **oktober 1770** i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 28. oktober i Øster Assels Kirke. Indtil videre er der ikke fundet sikre oplysninger om ham.

80 Niels Christensen

Niels Christensen blev født omkring **maj 1728**. Der er ikke fundet noget om hans fødsel, så fødslen er sat ud fra alderen ved dødsfaldet, og den var oplyst til 69 år og 5 måneder. Han var også kendt som **Niels Kjærgaard**. Han døde i **oktober 1797** i Vejerslev sogn og blev begravet den 29. oktober på Vejerslev Kirkegård. Ud fra gamle kort har han formentlig haft **matrikel 16^a** i Vejerslev sogn, og den ejendom ligger omkring **Kridtvej 23 og Asselsvej 94**. Den blev senere overdraget til sønnen Poul.

81 Karen Poulsdatter

Karen Poulsen blev født omkring **1733**, og hun døde i **oktober 1797** cirka 66 år gammel i Vejerslev sogn. Hun blev begravet den 15. oktober på Vejerslev Kirkegård.

Karen Poulsdatter og Niels Christensen

Karen og Niels blev gift den **13. februar 1756** i Vejerslev Kirke. De fik sammen 10 børn:

1. **Poul Nielsen Kjærgaard** blev født omkring **august 1756** i Vejerslev sogn, og han blev døbt den 6. september i Vejerslev Kirke. Den **16. oktober 1788** blev han gift med **Mette Nielsdatter** (født i 1762 i Hvidbjerg sogn som datter af Niels Jeppesen og Else Jensdatter) i Hvidbjerg Kirke. Mette døde i barselseng i **juni 1791** 29 år

gammel og blev begravet den 19. juni på Vejerslev Kirkegård. **Sønnen Niels Poulsen døde cirka 3 uger gammel** og blev begravet den 10. juli. Derefter blev Poul gift med **Else Hansdatter** (født omkring januar 1773 i Ørding sogn som datter af Hans Smed og Zidse Eskildsdatter) i Ørding Kirke. Parret fik **en datter Mette Cathrine Poulsdatter** omkring august 1794. Hun blev dog kun lidt over **3 år gammel**, idet hun døde i oktober 1797. Else døde i april 1795 22 år gammel og blev begravet den 9. april på Vejerslev Kirkegård. Herefter blev Poul gift for 3. gang, nemlig med **Kirsten Mehlsdatter** (født i 1772 i Otting sogn i Salling). Der kom ingen børn i dette ægteskab, som sluttede med Pouls død den **7. december 1828**. Han blev 72 år gammel og blev begravet den 14. december på Vejerslev Kirkegård. Kirsten blev herefter gift med Peder Jensen Glintborg fra Frøslev.

2. **Christen Nielsen Kjærgaard** blev født omkring **marts 1757** i Vejerslev sogn, og han blev døbt den 17. marts i Vejerslev Kirke. I **1784** blev han gift med **Inger Jeppesdatter** i Ørding Kirke. Ved folketællingen i 1787 opholdt Inger sig hos svigerforældrene, men det er ikke lykkedes at finde Christen på det tidspunkt. Inger døde i **december 1799** 53 år gammel og blev begravet den 22. december på Vejerslev Kirkegård. Christen er herefter **svær at følge**, men han kan være flyttet til Emb i Blidstrup sogn som husmand, og i givet fald er han død den **12. december 1831** 74 år gammel, og han blev begravet den 18. december på Blidstrup Kirkegård. Parret fik en søn:
 - 2.1. **Niels Christensen** blev født den **20. juli 1784** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 22. august i Vejerslev Kirke. Han er ikke sammen med moderen ved folketællingen i 1787, så umiddelbart må det formodes, at han er død forinden. Han kan dog have været hos faderen.
3. **Mads Nielsen Kjærgaard** blev født i **juni 1760** i Vejerslev sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 40** - side 127.
4. **Anne Nielsdatter** blev født den **21. februar 1762** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. **2 dage senere døde hun**, og hun blev begravet den 1. marts på Vejerslev Kirkegård.
5. **Johanne Nielsdatter** blev født i **januar 1763** i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den 2. marts i Vejerslev Kirke. Den **14. september 1798** blev hun gift **Christen Vestergaard**, der var gårdmand i Ørding, og som nylig var blevet enkemand efter **Mette Madsdatter**. Ægteskabet blev dog kun kort, idet Johanne døde et halvt år senere i **marts 1799** 37 år gammel og blev begravet den 28. marts på Ørding Kirkegård.
6. **Jens Nielsen Kjærgaard** blev født i **august 1764** i Vejerslev sogn, og han blev døbt den 19. august i Vejerslev Kirke. Han findes i forbindelse med skiftet efter søsteren Johanne i 1799, men derefter har det indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.
7. **Sejer Nielsen Kjærgaard** blev født omkring **juli 1766** i Vejerslev sogn, og han blev døbt den 6. august i Vejerslev Kirke. Han findes i forbindelse med skiftet efter søsteren Johanne i 1799, men derefter har det indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.

8. **Søren Nielsen Kjærgaard** blev født i **marts 1768** i Vejerslev sogn, og han blev døbt den 31. marts i Vejerslev Kirke. Han findes i forbindelse med skiftet efter søsteren Johanne i 1799, men derefter har det indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.
9. **Anne Nielsdatter** blev født omkring **august 1770** i Vejerslev sogn som tvilling til Maren, og hun blev døbt den 9. september i Vejerslev Kirke. Hun døde i **juli 1784** knap 14 år gammel og blev begravet den 7. juli på Vejerslev Kirkegård.
10. **Maren Nielsdatter** blev født omkring **august 1770** i Vejerslev sogn som tvilling til Anne, og hun blev døbt den 9. september i Vejerslev Kirke. Hun døde i **oktober 1797** 27 år gammel og blev begravet den 8. oktober på Vejerslev Kirkegård.

82 Peder Lauritsen Bjerregaard

Peder Lauritsen blev født omkring **1732** - muligvis i Vejerslev sogn (kirkebog mangler). Hans far skulle være Laust Bjerregaard, som der indtil videre ikke er fundet yderligere oplysninger om. Af en gammel matrikeltegnelse fremgår det, at bopælen skulle have været gården Bjerregaard på **Ringsborgvej 14** i Vejerslev - se kort på side 63. Peder døde i **december 1788** 56 år gammel og blev begravet den 19. december på Vejerslev Kirkegård.

83 Maren Pedersdatter

Maren Pedersdatter er født omkring **1732/33** på et indtil videre ukendt sted. Hun døde i **juli 1812** 80 år gammel og blev begravet den 12. juli på Vejerslev Kirkegård.

Maren Pedersdatter og Peder Lauritsen Bjerregaard

Maren og Peder blev gift den **6. november 1761** i Hvidbjerg Kirke. De fik sammen 10 børn:

1. **Anna Pedersdatter Bjerregaard** blev født omkring **juli 1762** i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den 8. august i Vejerslev Kirke. Hun er formentlig **død inden 1-års alderen**, da der navngives en datter året efter med samme navn.
2. **Anna Pedersdatter Bjerregaard** blev født den **10. august 1763** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Den **3. oktober 1788** blev hun gift med **Peder Andersen** (født i januar 1751) i Vejerslev Kirke. Anna døde i **april 1812** 78 år gammel og blev begravet den 19. april på Vejerslev Kirkegård. Peder blev herefter gift med **Anne Birgitte Pedersdatter**, som han fik 2 børn sammen med. Anna og Peder fik sammen 5 børn:

- 2.1. **Anne Margrethe Pedersdatter** blev født den **29. april 1790** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun optræder i skifteprotokollen i forbindelse med moderens død i 1812, men derudover er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 2.2. **Maren Pedersdatter** blev født den **22. februar 1793** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Da der fødes en pige med samme navn i 1794, må det formodes, at denne Maren er død forinden.
- 2.3. **Maren Pedersdatter** blev født den **7. oktober 1794** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. I **1824** blev hun gift med **Peder Poulsen** (født omkring marts 1794 i Erslev sogn som søn af Poul Præstgaard og Else Jensdatter) i Vejerslev Kirke. Parret fik ikke selv børn, men tog gennem tiden flere plejebørn til sig. Poul døde den **29 december 1863** næsten 68 år gammel og blev begravet den 5. januar 1864. Maren døde den **9. april 1867** 72 år gammel og blev begravet den 16. april. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård, og de blev betegnet som **almisselemmer**.
- 2.4. **Anders Pedersen** blev født den **7 september 1797** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **18. oktober 1833** blev han gift med **Inger Marie Christensdatter** (født den 15. marts 1809 i Solbjerg sogn som datter af Christen Jensen Trans og Margrethe Jensdatter) i Øster Jølby Kirke. Parret boede i Elsø sogn, idet Inger Marie efter Anders' død på et tidspunkt flyttede fra Elsø til Frøslev sogn. Anders døde den **12. april 1861** 63 år gammel i Elsø sogn og blev begravet den 21. april. Inger Marie døde den **1. maj 1904** 95 år gammel i Frøslev sogn og blev begravet den 8. maj. Begge blev begravet på Elsø Kirkegård. De fik 4 børn sammen.
- 2.5. **Jens Pedersen** blev født den **4. oktober 1798** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han blev tilsyneladende aldrig gift, og han dødsdag er indtil videre ikke fundet. Det fremgår af et par folketællinger i 1834 og 1850, at han tjente på gårde i Øster Jølby og Dragstrup sogne.
3. **Anne Pedersdatter** blev født den **6. august 1764** i Vejerslev sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 41** - side 128.
4. **Peder Pedersen Bjerregaard** blev født i **april 1766** i Vejerslev sogn, og han blev døbt den 8. maj i Vejerslev Kirke. Den **19. april 1793** blev han gift med **Anne Nielsdatter** (født omkring februar 1770 i Lødderup sogn som datter af Niels Marcussen og Karen Christensdatter) i Lødderup Kirke. Han overtog fæstet på **matrikel 3^a** i Vils by, Vejerslev sogn (**Næssundvej 134**). Fæstet blev overdraget til sønnen Niels den **26. juli 1834**, og Anne og Peder nød herefter aftægt på gården. Peder døde **23. januar 1846** knap 80 år gammel og blev begravet den 30. januar. Anne døde den **4. november 1850** 80 år gammel og blev begravet den 12. november. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 10 børn, herunder et tvillingepar. De 6 af dem døde dog indenfor det første leveår.



Figur 239 Næssundvej 134 i Vils

- 4.1. **Peder Pedersen** blev født den **11. oktober 1794** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han blev tilsyneladende ikke gift. Han ses i folketællingen i 1834 som 40-årig, hvor han tjener hos Jens Christian Mortensen på Vilsgaard. Derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 4.2. **Niels Pedersen** blev født den **7. januar 1796** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **26. juli 1834** overtager han fæstet af gården **Bjerregaard** i Vils by, Vejerslev sogn efter faderen. Den **22. december 1842** blev han gift med **Maren Christensdatter** (født omkring maj 1804 i Skallerup sogn som datter af Christen Smed) i Vejerslev Kirke. Parret fik ikke nogen børn selv, men tog en plejesøn til sig: **Niels Peter Jensen**, født i Torp i Karby sogn den 14. marts 1846. Fæstegården blev overtaget til **selveje den 20. december 1863**, og den blev solgt til plejesønnen Niels Peter den **30. marts 1872**. Maren døde den **9. maj 1870** 66 år gammel og blev begravet den 15. maj. Niels døde den **23. oktober 1872** 76 år gammel og blev begravet den 1. november. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård.
- 4.3. **Christen Pedersen** blev født den **30. maj 1797** i Vejerslev sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Han døde i **oktober samme år** 4-5 måneder gammel og blev begravet den 29. oktober på Vejerslev Kirkegård.
- 4.4. **Maren Pedersdatter** blev født den **11. august 1798** i Vejerslev sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Hun døde i **oktober samme år** 2 måneder gammel. Hun blev begravet den 28. oktober på Vejerslev Kirkegård.
- 4.5. **Karen Marie Pedersdatter** blev født den **6. september 1799** i Vejerslev sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Den **2. november 1823** blev hun gift med **Laust Hendrichsen** (født omkring juli 1796 i Karby sogn som søn af Hendrich Lauritsen og Margrethe Pedersdatter) i Vejerslev Kirke. Parret boede i **Sindbjerg** by i Redsted sogn, og de fik sammen 4 børn. Laust døde den **26. april 1854** 57 år gammel og blev begravet den 5. maj. Karen Marie døde den **30. maj 1865** 65 år gammel og blev begravet den 6. juni. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård.
- 4.6. **Søren Christian Pedersen** blev født den **15. september 1800** i Vejerslev sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Han døde i **januar 1801** 4 måneder gammel og blev begravet den 18. januar på Vejerslev Kirkegård.
- 4.7. **Christian Pedersen** blev født den **7. november 1801** i Vejerslev sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Gennem mere end **20 år var i tjeneste på Sindbjerggaard** i Redsted sogn, og ved folketællingen i 1870 boede han hos broderen Niels i Vejerslev sogn. Han blev tilsyneladende aldrig gift. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 4.8. **Jens Pedersen** blev født den **20. januar 1803** i Vejerslev sogn tvilling til søsteren Birgithe Marie, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han døde i **juni måned samme år** omkring 5 måneder gammel, og han blev begravet den 12. juni på Vejerslev Kirkegård.

- 4.9. **Birgithe Marie Pedersdatter** blev født den **20. januar 1803** i Vejerslev sogn som tvillingesøster til broderen Jens, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun døde i **juni måned samme år** omkring 5 måneder gammel, og hun blev begravet den 12. juni på Vejerslev Kirkegård - samme dag som broderen.
- 4.10. **Ane Cecilie Pedersdatter** blev født den **7. september 1809** i Vejerslev sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Hun døde i **april måned 1810** omkring 7 måneder gammel, og hun blev begravet den 20. april på Vejerslev Kirkegård.
5. **Kirsten Pedersdatter Bjerregaard** blev født omkring **januar 1767** i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den 8. februar i Vejerslev Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
6. **Johanna Pedersdatter Bjerregaard** blev født omkring **maj 1768** i Vejerslev sogn, og hun blev døbt den 29. maj i Vejerslev Kirke. Hun døde i **september måned samme år** 4 måneder gammel og blev begravet den 28. september på Vejerslev Kirkegård.
7. **Jens Pedersen Bjerregaard** blev omkring **januar 1771** i Vejerslev sogn og blev døbt den 11. februar i Vejerslev Kirke. Han kan følges i folketællingen i 1787 hos forældrene, men derudover er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
8. **Johanne Pedersdatter Bjerregaard** blev født den **15. oktober 1773** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Den **20. juli 1798** blev hun gift med **Michel Madsen** (født i november 1764 i Elsø sogn som søn af Mads Kjærgaard og Sidsel Michelsdatter) i Vejerslev Kirke. Bopælen blev på en fæstegård under Dueholm Gods på **matrikel 5** i Elsø sogn - omkring **Agerdalsvej 1** (2021). Jorden lå 3 forskellige steder i sognet med et samlet areal på 766.520 kvadratalen svarende til 30 hektar eller knap 55 tønder land. Gården har ud fra et gammelt kort formentlig været fæstet af Michels far før overtagelsen. Michel døde i **juli 1802** 37 år gammel og blev begravet den 11. juli på Elsø Kirkegård. Den **28. oktober 1803** blev Johanne gift med **Christen Andersen Kjeldgaard** (født omkring oktober 1774 i Elsø sogn som søn af Anders Nørregaard og Kirsten Christensdatter) i Elsø Kirke. Fæstet af Kjeldgaard overtages i dén forbindelse, og det overdrages senere til sønnen Mikkel Christian den **7. januar 1837** med en forpligtelse til at yde aftægt til faderen. Johanne døde den **25. juni 1828** 54 år gammel, og hun blev begravet den 29. juni. Christen døde den **16. oktober 1853** næsten 80 år gammel og blev begravet den 25. oktober. Begge blev begravet på Elsø Kirkegård. Johanne fik i alt 7 børn med 3 forskellige mænd:



Figur 240 Matrikel 5 - Kjeldgaard i Elsø - Agerdalsvej 1 - kort fra 1901

8.1. **Jens Christophersen** blev født den **22. september 1792** i Vejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han var født kort tid før Johannes 19-års fødselsdag med **Christopher Pedersen** (født omkring juni 1767 i Ljørslev sogn som søn af Peder Nielsen (Skomager) og Anne Nielsdatter) som **udlagt barne-fader**. Det har ikke været muligt at følge faderen ud over, at han i forbindelse med et skifte er anført med Flensborg som stednavn, så forældrene har formentlig ikke boet sammen på noget tidspunkt. Den **24. november 1822** blev Jens gift med **Sidsel Jensdatter** (født omkring november 1796 i Ørding sogn som datter af Jens Storgaard og Margrethe Jensdatter) i Ørding Kirke. Ved den lejlighed overtager han **fæstet på Storgaard** i Ørding (i 2021: **Tingstedvej 13**) efter svigerfaderen. Gården hørte under **Glomstrup Gods**. Parret fik kun ét barn **Johanne Marie Jensdatter**, som blev gift med gårdens næste ejer **Jens Christensen**, som skulle yde aftægt til Jens og hustruen. Sidsel døde den **9 oktober 1849** 52 år gammel og blev begravet den 19. oktober på Ørding Kirkegård. Derefter blev Jens gift med **Ane Cathrine Christensdatter** (født den 23. marts 1824 i Vejerslev sogn som datter af Christen Pedersen Storgaard og Johannes Andersdatter) den **15. oktober 1852** i Ørding Kirke. Indtil videre har det ikke været muligt at finde oplysninger om Jens' død.



Figur 241 Storgaard - Tingstedvej 13 i Ørding - kort 1901

8.2. **Mette Michelsdatter** blev født omkring **1799** i Ørding sogn. Det har ikke været muligt at finde hende i kirkebogen. Hendes far var **Michael Madsen** - moderens første mand. Den **5. november 1832** blev hun gift med **Poul Nielsen** (født omkring juni 1801 på Storupgård (2021: Storupgårdvej 3) i Ørding sogn som søn af Niels Poulsen og Karen Jensdatter) i Ørding Kirke. Niels Poulsens gård blev udstykket, og Poul fik **matrikel 1^b kaldet Nygaard**. Ejendommen er senere indlemmet i matrikel 2^e, men den lå lidt øst for **Jordemodervej 3** (2021). Parret fik 2 børn, hvoraf datteren døde godt og vel 2 år gammel, og sønnen overtog senere den fædrene gård med en forpligtelse til at yde aftægt. Mette døde den **10. februar 1859** cirka 60 år gammel og blev begravet den 20. februar. Poul døde den **8. oktober 1866** 65 år gammel og blev begravet den 16. oktober. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård.

Sammen med **Christen Andersen** fik Johanne 5 børn:

8.3. **Michel Christensen** blev født den **20. september 1804** i Elsø sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Han døde i **december samme år** 2½ måned gammel og blev begravet den 9. december på Elsø Kirkegård.

8.4. **Kirsten Christensdatter** blev født omkring **november 1805** i Elsø sogn, og hun blev døbt den 8. december i Elsø Kirke. Den **16. maj 1826** blev hun gift med nabosønnen **Michel Nielsen Overgaard** (født den 18. maj 1798 i Elsø sogn som søn af Niels Jensen Overgaard og Sidsel Jensdatter) i Elsø Kirke. Michel havde den **30. juni 1825** overtaget fæstet på den fædrene gård efter moderen, som var enke, og som herefter nød aftægt på gården. Gården hedder **Overgaard** med

matrikel 1 i Elsø sogn (2021: Agerdalsvej 4), og den blev i 1861 skødet som selvejergård til sønnen Jens Christian med en aftægtsforpligtelse. Gården ses allenøverst på kortet på side 188. Michel døde den 14. maj 1877 78 år gammel og blev begravet den 21. maj. Kirsten døde den 23. december 1880 75 år gammel og blev begravet den 2. januar 1881. Begge blev begravet på Elsø Kirkegård.

8.5. **Anders Christensen (Kjelde)** blev født omkring maj 1808 i Elsø sogn, og han blev døbt den 17. maj i Elsø Kirke. Den 2. januar 1835 blev han gift med **Kirsten Christensdatter** (født den 11. november 1814 i Vejerslev sogn som datter af Christen Pedersen Vittrup og Maren Nielsdatter) i Ørding Kirke. Anders overtog fæstet på matrikel 10 i Ørding sogn (2021: Tingstedvej 17) den 6. december 1834 - 4 uger før brylluppet. Gården var på 1.109.880 kvadratalen svarende til knap 44 hektar eller 79 tønder land. Den blev overdraget til svi-



Figur 243 Tingstedvej 17 - skærmkort 2021

† † †
 Min kjære Mand, Aftægtsmand
Anders Kjelde, 77 Aar gammel,
 er i Gaar afgaaet ved Døden, hvilket
 herved bekendtgjøres for Slægt og
 Venner.
 Ørding, d. 10. Juni 1885.
Kirsten Christensdatter.
 Begravelsen finder Sted Søndag d.
 14. Juni Kl. 9¹/₂ fra Hjemmet.

Figur 242 Annonce i Morsø Folkeblad den 11. juni 1885

gersønnen **Christen Christensen Post**, som var gift med datteren **Kirstine**. I den forbindelse blev der oprettet et **aftægtsbrev**, som også gjaldt datteren **Ane**. Anders døde den 9. juni 1885 77 år gammel, og han blev begravet den 14. juni. Kirsten døde den 14. marts 1886 71 år gammel, og hun blev begravet den 21. marts. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik 9 børn.

8.6. **Mikkel Christensen** blev født omkring marts 1810 i Elsø sogn, og han blev døbt den 8. april i Elsø Kirke. Han døde i juli samme år 3-4 måneder gammel og blev begravet den 15. juli på Elsø Kirkegård.

8.7. **Mikkel Christian Christensen** blev født omkring november 1811 i Elsø sogn, og han blev døbt den 26. november i Elsø Kirke. Han overtager den fædrene gård (matrikel 5 i Elsø sogn - se kort på side 188) i fæste den 7. januar 1837 med aftægtsforpligtelse overfor forældrene, og den 2. juni 1848 overtages den som selveje. Gården gik videre i slægten den 29. marts 1881 til sønnen **Jens Christian** med aftægtsforpligtelse til faderen. Den 10. juni 1836 blev han gift med **Kirsten Pedersdatter** (født 3. september 1814 i Solbjerg sogn som datter af Peder Christensen Bæckhøj og Else Andersdatter), og de fik sammen 7 børn. Kirsten døde den 14. juli 1874 59 år gammel og blev begravet den 21. juli. Mikkel døde den 16. april 1887 75 år gammel og blev begravet den 24. april. Begge blev begravet på Elsø Kirkegård.

9. **Maren Pedersdatter Bjerregaard** blev født den 29. januar 1777 i Vejerslev sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Den 3. maj 1808 blev hun gift med **Christen Christensen Øer** (født 25. august 1774 i Vejerslev sogn som søn af Christen Nielsen Øer og Mette Nielsdatter) i Vejerslev Kirke. Parret boede i de første mange år i **Outrup** sogn på **Damgaard Mølle**, hvor de boede i stuehuset med mølleværk, og hvor børnene blev født. Senere flyttede de til **Mollerup**, hvor Maren døde den 27. september 1826 49 år gammel og blev begravet den 4. oktober på Mollerup Kirkegård.

Ved folketællingen i 1834 boede Christen på præstegården i **Vejerslev** og senere boede han til leje i hus hos Marie Christensdatter og senere hos hendes søn, som overtog huset. Christen døde den **14. juli 1850** 75 år gammel og blev begravet den 21. juli på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 6 børn sammen.

10. **Mette Margrethe Pedersdatter Bjerregaard** blev født i **december 1778** i Vejerslev sogn, og hun blev hjemmedøbt den 6. december. Hun døde i **april 1779** 4 måneder gammel og blev begravet den 11. april på Vejerslev Kirkegaard.

84 Jens Jeppesen

Jens Jeppesen blev født omkring **oktober 1715** i Øster Jølby eller Galtrup sogne. Han blev døbt den 20. oktober i Øster Jølby eller Galtrup Kirke. Moderen hed **Anne Michelsdatter** (født omkring 1690), men faderens navn kendes ikke indtil videre. Ved folketællingen i **1787** opholdt han sig hos sønnen Hans i **Øster Jølby** sogn. Hans flyttede senere til Tæbring sogn, uden at Jens flyttede med. Jens døde i **januar 1805** 90 år gammel og blev begravet den 22. januar på Øster Jølby Kirkegård.

85 Maren Hansdatter

Maren Hansdatter blev født omkring **april 1726** i Flade sogn, og hun blev døbt den 22. april i Flade Kirke. Hun var datter af **Hans Pedersen (ane nr. 170 - side 272)** og **Sidsel Lauritsdatter (ane nr. 171 - side 272)**. Hun døde i **november 1777** 51 år gammel og blev begravet den 21. november på Øster Jølby Kirkegård.

Maren Hansdatter og Jens Jeppesen

Maren og Jens blev gift omkring **1750-55**, og de fik sammen 12 børn, hvoraf der var 3 hold tvillinger. Ud af de 12 børn døde 6 kort tid efter fødslen.

1. **Hans Jensen Søndergaard** blev født omkring **1756** i Øster Jølby sogn - kirkebog mangler. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 42 - side 134**.
2. **Jepe Jensen** blev født i **januar 1757** i Øster Jølby sogn. Han **døde i samme måned** og blev begravet den 31. januar på Øster Jølby Kirkegård.
3. **Jepe Jensen** blev født omkring **februar 1758** i Øster Jølby sogn. Han døde i **oktober samme år** cirka 8 måneder gammel, og han blev begravet den 17. oktober på Øster Jølby Kirkegård.
4. **Mette Jensdatter** blev født omkring **august 1759** i Øster Jølby sogn som tvilling til Oluf. Hun døde den **4. oktober samme år** cirka 2 måneder gammel og blev begravet den 7. oktober på Øster Jølby Kirkegård.

5. **Oluf Jensen** blev født omkring **august 1759** i Øster Jølby sogn som tvilling til Mette. Han døde den **4. oktober samme år** cirka 2 måneder gammel og blev begravet den 7. oktober på Øster Jølby Kirkegård - samme dag som tvillingesøsteren.
6. **Jeppe Jensen** blev født omkring **1760** i Øster Jølby sogn. Den **18. juli 1788** blev han gift med **Johanne Cathrine Pedersdatter Bach** (født omkring 1756 i Flynder sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt som datter af Peder Pedersen) i Øster Jølby Kirke. Han overtog **matrikel 8^a og 10** (2021: **Vestmorsvej 22**) i **1791**, hvor han var aktiv som møller (ejendommen hed "**Pis Mølle**"). Ejendommen blev solgt videre til sønnen Christen omkring **1820/30** med en forpligtelse til at yde aftægt. Johanne døde den **12. juli 1798** 42 år gammel. Derefter blev Jeppe gift med **Kirsten Clausdatter** (født omkring 1760) den **5. juli 1799** i Øster Jølby Kirke. Hun døde den **28. november 1827** 67 år gammel og blev begravet den 9. december. Jeppe døde den **21. januar 1839** 79 år gammel og blev begravet den 1. februar. Alle 3 blev begravet på Øster Jølby Kirkegård. Johanne og Jeppe fik 4 børn sammen:



Figur 244 Pis Mølle - Vestmorsvej 22

- 6.1. **Maren Jeppesdatter** blev født den **10. september 1788** i Øster Jølby sogn, og hun blev døbt den 21. september i Øster Jølby Kirke. Hun døde den **27. april 1800** 11 år gammel og blev begravet den 4. maj på Øster Jølby Kirkegård.

- 6.2. **Jens Jeppesen** blev født den **24. marts 1791** i Øster Jølby sogn, og han blev hjemmedøbt den 27. marts. Den **16. oktober 1829** blev han gift med **Maren Christensdatter** (født den 27. oktober 1780 i Blidstrup sogn som datter af Christen Christensen Staunstrup Riis og Elisabeth Pedersdatter Leed). Hun var enke efter **Søren Christian Pedersen**, som hun havde 4 børn sammen med, og som havde **Vejerslev Mølle i fæste**. Ejendommen havde **matrikel 18** i Vejerslev by og sogn (2021: **Gammel Møllevej 4**), og **Jens overtog fæstet** i forbindelse med giftermålet. Maren og Jens fik ingen børn sammen. Maren døde den **12. november 1845** 65 år gammel og blev begravet den 22. november på Vejerslev Kirkegård. Herefter blev Jens gift med **Ane Kirstine Jensdatter** (født den 5. marts 1824 i Tødsø sogn som datter af Jens Jensen/Sønder og Ane Jensdatter) den **31. marts 1848** i Vejerslev Kirke. Ane og Jens fik 4 børn sammen. Jens døde den **2. maj 1857** 66 år gammel og blev begravet den 12. maj på Vejerslev Kirkegård. Ane Kirstine gifter sig med **Søren Christensen**, der overtog Vejerslev Mølle ved denne lejlighed.



Figur 245 Vejerslev Mølle - Gammel Møllevej 4

- 6.3. **Søren Jeppesen** blev født den **28. januar 1795** i Øster Jølby sogn, og han blev hjemmedøbt kort tid derefter. Han døde den **24. juni 1798** knap $3\frac{1}{2}$ år gammel og blev begravet den 1. juli på Øster Jølby Kirkegård.

6.4. **Christen Jeppesen** blev født den **30. marts 1797** i Øster Jølby sogn, og han blev hjemmedøbt den 2. april. Den **30. november 1815** blev han gift med en kusine **Mette Kirstine Hansdatter** (se side 134, hvor også deres børn er omtalt). Christen overtog "**Pis Mølle**" efter faderen omkring **1820/30** - se kort på side 192. Mette Kirstine døde den **23 september 1828** 46 år gammel og blev begravet den 30. september på Øster Jølby Kirkegård. Herefter blev Christen gift med **Anna Pedersdatter** (født den 19. december 1797 i Erslev sogn som datter af Peder Dahlgaard og Else Madsdatter) den **12. april 1829** i Øster Jølby Kirke. Anna og Christen fik sammen **2 sønner, som begge døde kort tid efter fødslen**, og Anna døde kort efter, at det yngste barn var født, nemlig den **22. februar 1832** 34 år gammel, og hun blev begravet den 2. marts på Øster Jølby Kirkegård. Derefter blev Christen gift med **Zidse Jensdatter** (født omkring oktober 1804 i Erslev sogn) den **29. juli 1832** i Øster Jølby Kirke. De fik 4 børn sammen. Christen døde den **14. april 1844** 47 år gammel og blev begravet den 21. april på Øster Jølby Kirkegård. Zidse blev derefter gift med **Niels Nielsen Nørgaard**.

7. **Mette Jensdatter** blev født omkring **1763** i Øster Jølby sogn. Hun kan følges til folketællingen i 1787, men derudover er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

8. **Karen Jensdatter** blev født omkring **1765** i Øster Jølby sogn. Hun blev gift med **Søren Christensen Dahlgaard** (født omkring oktober 1759 i Blidstrup sogn som søn af Christen Sørensen og Anne Christensdatter) den **11. juni 1790** i Øster Jølby Kirke. De boede det meste af tiden i **bebyggelsen Foldager** i Outrup sogn. Parret fik 6 børn, hvoraf ét døde som ganske spæd. Søren døde i **november 1809** 49 år gammel og blev begravet den 7. november. Karen boede i en del år frem til sin død hos datteren Maren. Hun døde den **23 oktober 1843** 80 år gammel, og hun blev begravet den 2. november. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård.

8.1. **Jens Sørensen** blev født den **24. september 1790** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 7. november i Tæbring Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

8.2. **Christen Sørensen** blev født den **16 november 1791** i Tæbring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 18. december i Tæbring Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

8.3. **Maren Sørensdatter** blev født den **18. november 1793** i Outrup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Den **25. april 1825** blev hun gift med **Niels Frederich Peter Nielsen** (født i juni 1789 i Nykøbing sogn som søn af Niels Nielsen Rested og Kirsten Phister). Han etablerede sig som **murermester i Outrup**. Parret fik 2 børn sammen. Niels døde den **27. december 1857** 68 år gammel og blev begravet den 5. januar 1858. Maren døde den **13. november 1866** 72 år gammel og blev begravet den 20. november. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård.

- 8.4. **Laurits Sørensen** blev født den **3. januar 1796** i Outrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han døde den **1. februar samme år** 4 uger gammel og blev begravet den 7. februar på Outrup Kirkegård.
- 8.5. **Karen Sørensdatter** blev født den **10. oktober 1797** i Outrup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun kan følges til folketællingen i 1801 som 4-årig, men ellers er der ikke indtil videre fundet yderligere oplysninger om hende.
- 8.6. **Laurits Sørensen** blev født den **22. februar 1800** i Outrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 23. marts i Outrup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
9. **Mette Jensdatter** blev født i **1768** i Øster Jølby sogn. Hun var tvilling til søsteren Anne. Hun kan følges frem til konfirmationen i 1784, men derudover er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
10. **Anne Jensdatter** blev født i 1768 i Øster Jølby sogn. Hun var tvilling til søsteren Mette. I **1788** blev hun gift med **Niels Pedersen Bach** (født omkring 1763 i Flynder sogn i Skodborg Herred i Ringkøbing Amt som søn af Peder Pedersen) i Øster Jølby sogn. I **1790** købte han en ejendom i **Sindbjerg**, som blev solgt igen i **1793** efter hans arrestation. Sammen med faderen var han involveret i **hestetyveri**⁵⁸ i hans hjem sogn og blev som følge heraf sat "**i brummen**" i **Lemvig**. Han så dog sit snit til at stikke af fra fængslet, og siden var der ikke nogen, der så noget til ham. De fik 3 børn sammen, og det sidste barn kom til verden efter Niels' arrestation. Anne døde som **almisselem** den **5. oktober 1849** 81 år gammel og blev begravet den 14. oktober på Øster Jølby Kirkegård.
- 10.1. **Jens Nielsen** blev født den **24. september 1789** i Øster Jølby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 4. oktober i Øster Jølby Kirke. Han døde omkring **november samme år** 1-2 måneder gammel og blev begravet på Øster Jølby Kirkegård.
- 10.2. **Jens Nielsen** blev født i **1792** i Redsted sogn. Den **30. november 1817** blev han gift med **Margrethe Christensdatter** (født omkring maj 1793 i Dragstrup sogn som datter af Christian Jensen) i Øster Jølby Kirke. Jens nævnes i de yngre år som **væver**, og senere bliver han **daglejer**⁵⁹. Parret fik 6 børn sammen. Jens døde den **8. februar 1860** 68 år gammel og blev begravet den 15. februar på Øster Jølby Kirkegård. Indtil videre er det ikke lykkedes at finde Margrethes dødsdag.
- 10.3. **Jeppé Nielsen** blev født i **1794** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Den **16. august 1818** blev han gift med **Zidse Andersdatter** (født den 22. august 1794 i Solbjerg sogn som datter af Anders Pedersen og Zidse Poulsdatter). De bosatte sig i **Sundby** sogn, hvor Jeppe i en årrække var **fisker** for senere at leve af sin jordlod. De fik sammen 6 børn. Zidse døde den **27. marts**

58 Den findes en artikel om hestetyveriet på slaegtsbibliotek.dk/917010.pdf

59 En daglejer er en person, som ansættes en enkelt dag ad gangen eller i en tidsbegrænset periode til at udføre et arbejde. Betegnelsen daglejer har især været knyttet til løsarbejdere ved landbruget, og daglejere var i Danmark tidligere en vigtig arbejdskraft på landet.

1842 47 år gammel og blev begravet den 5. april. Jeppe giftede sig derefter med **Hedevig Sørensdatte**r (født omkring februar 1801 som datter af Søren Nielsen Bossen og Maren Christensdatter) den **18. november 1842** i Sundby Kirke, og de fik sammen ét barn. Lidt usædvanligt er det, at **alle Joppes 7 børn var piger**. Hedevig døde den **11. april 1878** 77 år gammel og blev begravet den 19. april. Jeppe døde den **30. januar 1879** 85 år gammel og blev begravet den 6. februar. Alle 3 blev begravet på Sundby Kirkegård.

11. **Laurits Jensen** blev født i starten af **januar 1769** i Øster Jølby sogn, og han var tvilling med broderen Søren. Han **døde 3-4 uger senere** og blev begravet den 1. februar på Øster Jølby Kirkegård.
12. **Søren Jensen** blev født i starten af **januar 1769** i Øster Jølby sogn, og han var tvilling med broderen Laurits. Han **døde 3-4 uger senere** og blev begravet den 1. februar på Øster Jølby Kirkegård - samme dag som tvillingebroderen.

94 Jørgen Nielsen

Jørgen Nielsen blev født i **januar 1731** i Karby sogn og blev døbt i Karby Kirke. Han var søn af **Niels Knudsen (ane nr. 188 - side 220)** og **Anne Jørgensdatter (ane nr. 189 - side 274)**. Ud over at være landmand havde han **sognefoged-jobbet**. Han døde i **juli 1794** 63 år gammel og blev begravet den 9. juli på Hvidbjerg Kirkegård.

95 Anne Pedersdatter

Anne Pedersdatter blev født omkring **1730**. Ved folketællingen i 1801 boede hun hos datteren Sidsel, og hun blev betegnet som **sengeliggende og skrøbelig**. Hun døde i **juni 1807** 77 år gammel og blev begravet den 17. juni på Hvidbjerg Kirkegård.

Anne Pedersdatter og Jørgen Nielsen

Anne og Jørgen blev gift den **30. oktober 1766** i Hvidbjerg Kirke. De boede i alle årene i **Øster Hvidbjerg**, og bopælen har formentlig været **Ejstrupvej 9** (2021), men der var mindst ét yderligere areal i fæste eller eje, hvorved der var et areal på mindst 463.110 kvadratalen svarende til 17 hektar eller 31 tønder land. Parret fik sammen 5 børn, hvoraf de 3 var dødfødte:



Figur 246 Ejstrupvej 9 - kort 2021

1. **NN Jørgensen** var død ved fødslen i **1767** i Hvidbjerg sogn og blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård.
2. **Sidsel Jørgensdatter** blev født omkring **januar 1769** i Hvidbjerg sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 47 - side 143**.

3. **NN Jørgensen** var død ved fødslen i **1771** i Hvidbjerg sogn og blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård.
4. **Anne Jørgensdatter** blev født omkring **maj 1772** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 28. juni i Hvidbjerg Kirke. Den **16. august 1791** blev hun gift med **Christen Laursen (Larsen)** (født omkring 1756 i Hjerk sogn i Harre Herred i Viborg amt) i Hvidbjerg Kirke. De **overtog Annes barndomshjem** og påtog sig i den forbindelse en aftægtsforpligtelse overfor forældrene. **Omkring 1830** blev ejendommen overdraget til **sønnen Laust**. Anne døde den **31. august 1843** 71 år gammel og blev begravet den 5. september. Christen døde den **21. maj 1847** 91 år gammel og blev begravet den 30. maj. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård. De fik ét barn sammen:
 - 4.1. **Laust Christensen** blev født i **1794** i Hvidbjerg sogn og blev døbt i Hvidbjerg Kirke. Den **5. marts 1824** blev han gift med **Mette Kirstine Jensdatter** (født omkring februar 1791 i Nykøbing sogn som datter af Kirsten Boe med en udlagt barnefader, som ikke er navngivet i kirkebogen, men han må have haft fornavnet Jens) i Hvidbjerg Kirke. Omkring **1830** **overtog Laust barndomshjemmet** på **Ejstrupvej 9** (se kort på side 195), og den blev i **1852 overdraget til svigersønnen Jens**, som var gift med **datteren Ane**. Laust var **sognefoged** i Hvidbjerg sogn - et job han overtog efter faderen. Mette Kirstine døde den **17. januar 1864** 72 år gammel og blev begravet den 27. januar. Laust eller Lars, som han også blev kaldt, døde den **22. juni 1871** 77 år gammel og blev begravet den 28. juni. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård. Parret fik 2 børn sammen.
5. **NN Jørgensen** var død ved fødslen i **1775** i Hvidbjerg sogn og blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård.

96 Villads Jensen Bundgaard

Villads Jensen blev født omkring **august 1745** i Skjoldborg sogn i Hundborg Herred i Thy på **gården Bundgaard**, som efterfølgende kom med som hans kendte efternavn. Han blev døbt den 12. september i Skjoldborg Kirke. Han var søn af **Jens Villadsen Bundgaard (ane nr. 192 - side 274)** og **Dorthe Jensdatter Trap (ane nr. 193 - side 275)** Han var også kendt under navnet **Villads Uhrmager**, idet han havde lært dette fag af sin far. Hans længste virke var som **skoledegn i Vester Assels**. Han døde den **23. september 1822** 77 år gammel og blev begravet den 1. oktober på Vester Assels Kirkegård.



Figur 247 Vester Assels Skole - kort 1842

97 Else Marie Nielsdatter

Else Marie Nielsdatter blev født omkring **november 1741** i Tilsted sogn i Hundborg Herred i Thy som datter af **Niels Andersen** (**ane nr. 194** - side 278) og **Maren Edvardsdatter** (**ane nr. 195** - side 278). Hun blev døbt den 26. november i Tilsted Kirke. Hun døde den **9. april 1776** 34 år gammel og blev begravet den 14. april på Outrup Kirkegård. Hun døde 6 dage efter det 3. barns fødsel, så det må have været i barsels seng. Kirkebøgerne for både Outrup og Tæbring sogne er meget medtaget, så det er muligt, at begravelsen har fundet sted i Tæbring i stedet for.

Else Marie Nielsdatter og Villads Jensen Bundgaard

Else Marie og Jens blev gift den **16. november 1771** i Tilsted Kirke. De første år boede parret i **Hundborg** sogn, hvor de 2 første børn blev født. Derefter flyttede de til **Tæbring** på Mors med tilknytning til **Damsgaard Gods**, hvor det 3. barn blev født. Parret fik sammen 3 børn:

1. **Jens Nicolai Villadsen** blev født omkring **oktober 1772** i Hundborg sogn og blev døbt den 25. oktober i Hundborg Kirke. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 48** på side 146
2. **Dorthe Kjerstine Villadsdatter** blev født omkring **april 1774** i Hundborg sogn og blev døbt den 1. maj 1774 i Hundborg Kirke. Den **30. oktober 1795** blev hun gift med **Jacob Christensen Hørdum** (født omkring november 1769 i Skjoldborg sogn som søn af Christen Erichsen Hørdum og Johanne Nielsdatter) i Skjoldborg Kirke. De havde deres liv i **Skjoldborg sogn**, hvor de fik 7 børn. Jacob døde den **3. maj 1812** 42 år gammel, og han blev begravet den 10. maj på Skjoldborg Kirkegård. Derefter blev Dorthe gift med **Christen Jepsen Andersen** (født omkring 1775 i Hundborg sogn som søn af Anders Paulsen og Anne Madsdatter) den **9. december 1812** i Skjoldborg Kirke. De fik sammen ét barn. Christen døde den **23. april 1820** 45 år gammel og blev begravet den 30. april på Skjoldborg Kirkegård. Dorthe døde den **30. oktober 1858** 84 år gammel, og hun blev begravet den 5. november på Skjoldborg Kirkegård. Hun døde på **Todbøl Hospital**⁶⁰ (=fattighus).



Todbøl Hospital. Opført 1740.

Figur 248 Todbøl Hospital - indrettet med 4 boliger

⁶⁰ Flere oplysninger på <http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1935/Sortfeldt,%20%20S.%20C.%20%20%20Todb%C3%B8l%20Hospital%20i%20Skjoldborg.pdf>

- 2.1. **Clemen Jacobsen Hørdum** blev født den **16. september 1796** i Skjoldborg sogn, og han blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 30. oktober i Skjoldborg Kirke. I **efteråret 1818** blev han **udlagt som barnefader** til **Birgethe Marie Førgaard Andersdatters** (født den 18. januar 1789 i Janne-rup sogn, i Hundborg Herred) datter **Karen Clemensdatter**, som blev født den 18. november. Den **10. marts 1822** blev han gift med **Maren Jensdatter** (født omkring 1795 i Villerslev sogn i Hassing Herred) i Sønderhaa Kirke. Parret fik 5 børn, hvoraf en søn døde som kun 4-årig. Parret blev **separeret omkring 1848**, hvorefter Clemen på et tidspunkt **mellem 1850 og 1855 blev gift med Karen Nielsdatter** (født i november 1804 i Snedsted sogn som datter af Niels Sund). Clemen er i folketællingerne noteret som **husmand**, og han supplerede indtægterne som **væver og teglbrænder**. Han døde den **2. marts 1879** 82 år gammel og blev begravet den 9. marts på Stagstrup Kirkegård. **Maren Jensdatter** døde den **6. november 1859** 64 år gammel i Snedsted sogn og blev begravet på Skjoldborg Kirkegård. **Karen Nielsdatter** døde den **23. august 1878** 73 år gammel og blev begravet den 1. september på Stagstrup Kirkegård.
- 2.2. **Else Kirstine Jacobsdatter** blev født den **21. april 1798** i Skjoldborg sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 13. maj i Skjoldborg Kirke. Hun blev **aldrig gift, men fik 3 børn med 3 udlagte barnefædre: Christen Jensen Snever, Poul Jensen og Johan Adolf Kjær**. Den ældste datter Maren udvandrede til Idaho i USA, hvor hun døde i 1912. Else Kirstine levede et **fattigt liv i Vestervig sogn**, dels som **almisselem** hos forskellige og dels som **beboer i Fattighuset** i de seneste år. Hun døde den **6. januar 1861** 62 år gammel og blev begravet den 13. januar på Vestervig Kirkegård.
- 2.3. **Jens Jacobsen** blev født den **14. juni 1800** i Skjoldborg sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 3. august i Skjoldborg Kirke. Den **27. december 1833** blev han gift med **Else Larsdatter Kirk** (født den 24. maj 1812 i Heltborg sogn som datter af Lars Mortensen Kirk og Maren Christensdatter) i Vestervig Kirke. Efter giftermålet sad de som inderste (lejere) i et hus, og han var anført som **væver**. Senere stod han som **daglejer**, og familien var anført som **almisselemmer**, som til sidst **boede i Fattighuset**. Efter Jens' død boede Else sammen med datteren Dorthea i et hus i Taabøl. Jens døde den **29. oktober 1876** 76 år gammel, og han blev begravet den 5. november. Else døde den **31. januar 1888** 75 år gammel og blev begravet den 5. februar. Begge blev begravet på Vestervig Kirkegård. Parret fik 10 børn.
- 2.4. **Mariane Jacobsdatter** blev født den **27. juni 1803** i Skjoldborg sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 4. september i Skjoldborg Kirke. Hun fik som ung **2 børn** med henholdsvis **Poul Poulsen Ginnerup** (1828) og **Anders Graversen** (1832) som **udlagte barnefædre**. Den **14. april 1837** blev hun gift med **Johannes Jensen** (født 1. juni 1808 i Hurup sogn som søn af Jens Christensen og Maren Laursdatter) i Vestervig Kirke. Johannes ernærede sig som **tømrer i Helligsø** og senere i **Gettrup**. Parret fik 5 børn. Mariane døde den **4. juli 1862** 59 år gammel og blev begravet kun 2 dage senere på

Vestervig Kirkegård. Indtil videre er der ikke fundet oplysninger om Johannes' død.

- 2.5. **Johanne Jacobsdatter** blev født den **29. oktober 1805** i Skjoldborg sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 29. december i Skjoldborg Kirke. Den **13. april 1831** blev hun gift med **Peder Jensen Boesen** (født den 25. september 1803 i Snedsted sogn som søn af Jens Boesen) i Skjoldborg Kirke. Parret fik kun ét barn. Johanne døde den **2. april 1865** 59 år gammel og blev begravet den 9. april på Skjoldborg Kirkegård. Det har indtil videre ikke været muligt af finde oplysninger om Peders død.
- 2.6. **Jens Christian Jacobsen** blev født den **20. december 1807** i Skjoldborg sogn, og han blev døbt den 1. marts 1808 i Skjoldborg Kirke. Han kan følges til konfirmationen den 6. april 1823 i Skjoldborg Kirke, og derefter kan han indtil videre ikke spores.
- 2.7. **Jacob Hørdum Jacobsen** blev født den **16. juni 1812** i Skjoldborg sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han døde den **16. juni** kun 10 dage gammel og blev begravet den 5. juli på Skjoldborg Kirkegård.
- 2.8. Sammen med **Christen Jepsen Andersen** fik Dorthe Kirstine datteren **Else Marie Christensdatter** den **11. september 1815**. Hun blev døbt den 15. oktober i Skjoldborg Kirke. Hun ernærede sig som **væver** og blev aldrig gift. Hun boede sammen med moderen i **mange år i Fattighuset**. Hun døde den **19. september 1864** 49 år gammel af **skarlagensfeber og rosen**, og hun blev begravet den 25. september på Skjoldborg Kirkegård.
3. **Johannes Villadsen (Bundgaard)** blev født den **6. april 1776** i Tæbring sogn. Kirkebogen er meget utydelig omkring dette tidspunkt, men det er anført ved senere folketællinger, at fødestedet er Tæbring sogn, så det må passe. Den **9. november 1811** blev han gift med **Maren Kirstine Terkildsdatter** (født omkring 1782 i Boddum sogn i Refs Herred som datter af Terkild Christensen og Maren Christensdatter) i Vester Assels Kirke. Marens familie var flyttet til Vester Assels før folketællingen i 1801. Parret boede på et lille jordbrug, og Johannes gik ud som **daglejer** og er noteret som **væver og bødker** i forbindelse med folketællingerne. Johannes døde den **1. september 1853** 77 år gammel og blev begravet den 6. september. Maren døde 3½ måned senere den **19. december 1853** cirka 70 år gammel og blev begravet den 26. december. Begge blev begravet på Vester Assels Kirkegård. Parret fik 2 børn:
- 3.1. **Maren Kjerstine Johannesdatter** blev født den **1. maj 1813** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 2. maj i Vester Assels Kirke. Hun døde den **10. maj 1821** 8 år gammel og blev begravet den 18. maj på Vester Assels Kirkegård.

3.2. **Anne Cecilia Johannesdatter** blev født den **8. maj 1816** i Vester Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 9. juni i Vester Assels Kirke. Den **4. december 1840** blev hun gift med **Jørgen Sørensen** (født den 21. februar 1814 i Sennels sogn som søn af Søren Jespersen Odde og Anne Jørgensdatter) i Vester Assels Kirke. Jørgen var **sømand og bådfører**, og familien havde bopæl i **Vester Assels** indtil 1855, hvor de flyttede til **Sennels**. Her boede de på en ejendom, der nu (2021) er en del af **Sennelsvej 152**. Jørgen døde den **12. juli 1899** 85 år gammel, og han blev begravet den 16. juli. Anne Cecilia fortsatte med at bo på ejendommen, men i de allersidste år boede hun hos datteren Anne Marie Christine og svigersønnen Jens Kjær Pedersen, som var tømrer. Hun døde den **18. april 1911** 94 år gammel, og hun blev begravet den 24. april. Begge blev begravet på Sennels Kirkegård. Parret fik 7 børn, hvoraf en søn døde som 5-årig.



Figur 249 Sennelsvej 152

Sidsel Johansdatter og Villads Jensen

Den **14. januar 1777** blev Villads gift med **Sidsel Johansdatter**, som var født omkring 1740, og som formentlig var født i Outrup sogn. Vielsen foregik i Outrup Kirke. Sidsel døde i **marts 1812** og blev begravet den 30. marts på Vester Assels Kirkegård. Parret fik 2 børn:

4. **Johanne Villadsdatter** blev født **omkring 1778** i Tæbring sogn. Ved folketællingen i 1787 var hun hos forældrene, men der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
5. **Christen Villadsen** blev født **omkring 1782** - formentlig i Tæbring sogn. Han kan følges i folketællingerne i 1787 og 1801, men der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

98 Christen Jensen

Christen Jensen (Weile) blev født omkring **maj 1735** i Karby sogn, og han blev døbt den 22. maj i Karby Kirke. Han var søn af **Jens Christensen (ane nr. 196 - side 283)** og **Martha Sørensdatter (ane nr. 197 - side 284)**. Han boede på **Agerø**, hvor han også var kendt som **Christen Jensen Odgaard**. Ud fra den sidste del af dette navn er der en formodning for, at han kan have boet på gården "Oddegaard"⁶¹ med **matrikel 8**,

⁶¹ Der er mulighed for, at gården i sin tid hed "Færgegaard", idet færgeren over til fastlandet gik her på det smalleste sted. Ved lavvande gik vandet kun til hestenes knæ, i højvande kunne det være svært nok at komme tørskoet over i en hestevogn, som da var det almindeligste køretøj. I stormvejr og højvande er det sket, at en kiste løftedes løs og drev til Glomstrup.

hvoraf det meste stadig (2021) er en selvstændig ejendom med adressen **Agerøvej 28**. Den havde et tilliggende på 534.470 kvadratalen svarende til 21 hektar eller 38 tønder land. Det var en **fæstegård under Glomstrup Gods**, og **fæstet gik videre til sønnen Christen**. Christen døde **30. januar 1820** 79 år gammel, og han blev begravet den 6. februar på Karby Kirkegård.



Figur 250 Oddegaard - matrikel 8 - kort 1814

99 Gertrud Christensdatter

Gertrud Christensdatter (Hald) blev født omkring **november 1739** i Karby sogn, og hun blev døbt den 15. november i Karby Kirke. Hun var datter af **Christen Christensen (ane nr. 198 - side 289)** og **Maren Michelsdatter (ane nr. 199 - side 289)**. Hun døde den **7. september 1819** knap 80 år gammel, og hun blev begravet den 12. september på Karby Kirkegård.

Gertrud Christensdatter og Christen Jensen

Gertrud og Christen blev gift den **21. juli 1761** i Karby Kirke. Parret fik sammen 7 børn:

1. **Jens Christensen** blev født i **marts 1766** i Karby sogn, og han blev døbt den 25. marts i Karby Kirke. Den **18. januar 1803** blev han gift med **Maren Sørensdatter** (født omkring 1774) i Karby Kirke. Hun døde den **4. april 1814** 40 år gammel og blev begravet den 10. april på Hvidbjerg Kirkegård. Parret fik 2 børn:
 - 1.1. **Gjertrud Jensdatter** blev født den **28. februar 1803** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 7. april i Karby Kirke. Hun blev gift med **Søren Nielsen** (født omkring 1813) den **14. november 1843** i Heltborg Kirke i Refs Herred. Hun døde den **30. april 1845** 42 år gammel efter at være **forløst med en dødfødt dreng** 10 dage tidligere. Hun blev begravet den 6. maj på Karby Kirkegård.
 - 1.2. **Else Jensdatter** blev født den **22. oktober 1808** i Hvidbjerg sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 27. november i Hvidbjerg Kirke. Hun kan følges til konfirmationen i 1824, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

Efter Maren Sørensdatters død blev Jens gift med **Maren Christophersdatter** (født omkring **april 1785** i Hvidbjerg sogn som datter af Christopher Andersen og Anne Marie Thomasdatter) i Hvidbjerg Kirke. Denne Maren døde den **5. januar 1866** 80 år gammel, og hun blev **begravet den 4. februar** på Mollerup Kirkegård. Når der gik så lang tid mellem dødsfald og begravelse hænger det sammen med, at hun døde på en gåtur mellem Hvidbjerg og Mollerup, og hun blev først fundet død af udmattelse i slutningen af januar på Mollerup Mark. Hun boede hos sønnen i Mollerup og har formentlig været på familiebesøg i Hvidbjerg. Parret fik ét barn:

— Paa Morsø er, efter Nyljeb. Av., i Fredags en flakels Afstøtelse. Maren Christophersdatter, funden død paa Mollerup Mark. Den Afstøde, der var 82 Aar al., havde gaaet en lang Vej, fra Hvidbjerg til Mollerup, og er formentlig død af Udmattelse.

Figur 251 Notits i Aalborg Stiftstidende den 1. februar 1866

1.3. **Christopher Jensen** blev født den **8. august 1816** i Hvidbjerg sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 25. august i Hvidbjerg Kirke. Den **25. maj 1845** blev han gift med **Elisabeth Christensdatter** (født 16. oktober 1806 i Blidstrup sogn som datter af Christen Knudsen og Karen Christensdatter Riis) i Mollerup Kirke. Hun var enke efter **Peder Michelsen**, som hun havde 3 børn sammen med. Parret boede på en lille ejendom i **Mollerup**, og han supplerede indtægten med at gå ud som **daglejer**. Parret fik ét barn. Christopher døde den **19. november 1887** 71 år gammel og blev begravet den 27. november. Elisabeth levede kun et par måneder længere, idet hun døde den **13. januar 1888** 81 år gammel og blev begravet den 22. januar. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård.

2. **Martha Christensdatter** blev født i **juli 1769** i Karby sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 49** - side 146.

3. **Christen Christensen** blev født omkring **maj 1772** i Karby sogn, og han blev døbt den 17. maj i Karby Kirke. Den **15. juni 1798** blev han gift med **Dorthe Nielsdatter** (født omkring marts 1762 i Karby sogn som datter af Niels Lauritsen og Martha Sørensdatter). **Christen overtog fæstet af Oddegaard** efter sin far (se kort på side 201). Dorthe døde den **15. november 1824** 62 år gammel og blev begravet den 25. november på Karby Kirkegård. Parret fik 3 børn:

3.1. **Gertrud Christensdatter** blev født den **31. marts 1800** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 22. maj i Karby Kirke. Hun døde omkring **1. marts 1801** knap et år gammel og blev begravet den 8. marts på Karby Kirkegård.

3.2. **Christen Christensen** blev født den **22. oktober 1801** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den **29. november** i Karby Kirke. Han blev gift med **Dorthe Larsdatter** (ført omkring april 1778 i Karby sogn som datter af Laurits Poulsen Høllede og Karen Pedersdatter) den **7. april 1830** i Karby Kirke. Hun var også en del af slægten, idet hun var vores hovedpersons **Kristine Anines 3xtipoldeforældres oldebarn på 2 måder**, nemlig via **Peder Pedersen (ane nr. 226 - side 306)** og **Karen Nielsdatter (ane nr. 227 - side 306)** samt **Peder Thomassen (ane nr. 222 - side 303)** og **Maren Stephendsdatter (ane nr. 223 - side 303)**. Hun var enke efter **Jens Jensen Hammer**, som hun havde ét barn sammen med. Parret boede på **matrikel 6** i Nees, som ikke længere er en selvstændig ejendom. Det har formentlig været dén ejendom, som dengang hed **Søndergaard**, og som lå omkring den nuværende (2021) adresse: **Næsørevej 18**. Her havde Christen embedet som **sognefoged**. Han døde den **22. juni 1839** 37 år gammel og han blev begravet den **29. juni** på Karby Kirkegård. Dorthe blev herefter gift med **Peder Pedersen Futtrup**, som dog døde i **1845** 45 år gammel, hvorefter hun i november **samme år** blev gift med **Christen Christensen Balle**, som var sognefoged i Galtrup.



Figur 252 Søndergaard i Nees - kort fra 1842

- 3.3. **Gjertrud Christensdatter** blev født den **8. september 1804** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den **21. oktober** i Karby Kirke. Hun blev gift med **Poul Larsen Gade** (født 5. februar 1799 i Karby sogn som søn af Lars Gade og Anne Dorthe Christensdatter) den **25. november 1831**. De fik sammen 4 børn. inden Poul døde den **7 november 1840** 41 år gammel. Gjertrud blev herefter gift med **Jens Andersen** et halvt år senere den **28. maj 1841** i Karby Kirke. Han hører til slægten, idet han var vores hovedperson **Kristens tiptipoldeforældres tipoldebarn** via **Peder Pedersen (ane nr. 70 - side 169)** og **Anne Josephsdatter (ane nr. 71 - side 169)**. De nåede at få ét barn, inden Gjertrud døde den **11. september 1843** 39 år gammel. Hun blev begravet den **21. september** på Karby Kirkegård. Jens blev herefter gift med **Zidsel Marie Christensdatter**, som han fik 3 børn sammen med. Zidsel hører også til slægten på 4 forskellige måder alle med udgangspunkt i vores hovedperson Kristine Anine:
- 3.3.1. **Tipoldeforældres barnebarn** via **Peder Christensen (ane nr. 56 - side 155)** og **Sidsel Jensdatter (ane nr. 57 - side 155)**
 - 3.3.2. **Tipoldeforældres barnebarn** via **Christen Nielsen Fuurboe (ane nr. 58 - side 157)** og **Maren Christensdatter (ane nr. 59 - side 157)**
 - 3.3.3. **Tiptipoldeforældres barnebarn** via **Christen Nielsen Fuurboe (ane nr. 58 - side 157)** og **Maren Christensdatter (ane nr. 59 - side 157)** - på en anden måde end forrige måde.
 - 3.3.4. **5xtipoldeforældres tiptipoldebarn** via **Christen Marqvorsen (ane nr. 974)** og **Johanne Nielsdatter (ane nr. 975)**

Christen blev herefter gift med **Martha Jensdatter** (født omkring marts 1779 i Karby sogn som datter af Jens Jensen Vejle og Maren Christensdatter) **23. maj 1825** i Karby Kirke. Også her er der en forbindelse i slægten, idet Martha er vores hovedperson **Kristine Anines 3xtipoldeforældres barnebarn** via **Jens Christensen (ane nr. 196 - side 283)** og **Martha Sørensdatter (ane nr. 205 - side 284)**. De fik ingen børn sammen, og Martha døde den **31. januar 1839** 59 år gammel og blev begravet den 10. februar på Karby Kirkegård.

Da Christen var brudgom for 3. gang den **4. april 1840** i Karby Kirke, blev han gift med **Else Marie Nielsdatter** (født den 20. december 1818 i Karby sogn som datter af Niels Jensen Vejle og Martha Sørensdatter). Christen døde den **27. august 1849** 77 år gammel og blev begravet den 4. september på Karby Kirkegård. Den unge enke på 31 år blev herefter gift med **Niels Christian Josephsen** den **8. februar 1850** i Karby Kirke, og de fik 7 børn sammen. Christen og Else Marie fik 3 børn sammen.

3.4. **Dorthe Marie Christensdatter** blev født **16. november 1840** i Karby Kirke, og hun blev hjemmedøbt den 21. november. Dåben blev publiceret den 17. januar 1841 i Karby Kirke. Den **31. juli 1862** blev hun gift med **Ove Mikkelsen** (født den 8. december 1837 i Karby sogn som søn af Michel Pedersen og Ane Ovesdatter). Deres liv og levned er fint beskrevet i en artikel i **Morsø Folkeblad** den **30. juli 1912**, og den giver samtidig et godt indtryk af, hvordan man skrev om et guldbryllup på den tid:

I morgen, Onsdag den 31. Juli, er det 50 Aar siden, Ove Mikkelsen og hustru Dorthea Marie, Agervejle, indgik Ægteskab og kan altsaa denne Dag fejre deres Guldbryllup.

Ove Mikkelsen er født i Karby 1837 af fattige Forældre, og hans Hustru er født paa Agerø 1840, hvor hendes Forældre var Fæstebønder, og da de den 31. Juli 1862 indgik Ægteskab, var der ikke mange Penge at begynde med. Men de stolede paa, at Gud vilde hjælpe. For nogle faa Spa-reskillinger købte de et lille Hus, der laa paa Fælleden ved Stranden ved Agervejle, og unge, som de var og vant til at arbejde, tog de fat med frisk mod.

Det varede ikke længe, inden der blev Afbrydelse. Ove, der i 1860 havde aftjent sin Værnepligt som Konstabel, maatte nu, da der blev Udsigt Krig, atter i Trøjen. Og i December 1863 blev han indkaldt til at møde i København snarest muligt, og han maatte saa tage Afsked med sin unge Hustru.

Ved Afskeden var de nær bleven uenige. De havde sammensparet 10 Rigsdaler, og "Doremari" vilde nu, at Ove skulde have dem med alle sammen, men Ove, der aldrig var sig selv nærmest og heller ikke var det den Gang, vilde kun have det halve. Han syntes, at naar han rejste, kunde Hustruen gerne gaa hen og faa Brug for Penge. Ove vandt endelig Slaget, hun maatte give efter og beholde de 5 Rigsdaler.

Ove rejste saa til København, hvor han spiste Juleaftens-Nadver, og i Dagene mellem Jul og Nytaar gik Turen med Tog over Sjælland, til Fods over Fyn til Assens, hvor de naaede at spise Nytaarsaftens-Nadver. De sejlede saa fra Assens til Haderslev, hvor Batteriet blev samlet, og drog sydpaa til Dannevirke.

Paa opfordring fortæller Ove gerne om Krigen, men der er ingen Begejstring, man sporer i Ansigtstudtrykket et vist Vemod, som om det er noget, der skal tales stille om.

Hjemkommen fra Krigen tog det unge Par atter fat, og nøjsom, som de var, gik det jævnt fremad, og Tanken om at naa saa vidt selv at faa Jord at holde Ko og So paa, spillede stadig i de unges Hjerner. Og i 1868 byggede Hans Kr. Bertelsen et Hus paa en Parcel, som Vejen skar fra hans øvrige ejendom. Dette Hus med Jord havde Ove og Dorremari et godt Øje til, og de havde ved en Lejlighed udtalt sig om, at det var skønt, om de kunde naa saa vidt at faa saadant et Hjem.

4 X TIPOLDEFORÆLDRE

En Dag meldte der sig Køber til Huset, men inden Hans Kr. Bertelsen vilde forhandle med dem, gik han ud paa Marken til Ove og spurgte ham, om de gerne vilde have Huset. Dertil svarede Ove Ja; men der er en Ting, vi mangler, og det er Penge. Dertil bemærkede Hans Kr. Bertelsen: Det kommer vi nok om ved. Og dermed var Handelen saa vidt afsluttet. Ove og hans Hustru flyttede saa ind i Huset. De begyndte med at holde en Ko. Det varede ikke længe, inden der kunde holdes 2 Køer og Ungkvæg. Ove gik i Daglejerarbejde om Dagen og hjalp Doremari ved Husets Drift om Aftenen og Helligdage.

De gamle kan se tilbage paa et rigt og godt Liv, de har tage Gud med i Arbejdet, har være meget paalidelige, hvilket viser sig ved, at han har tjent ved en Familie næsten hele sit Liv.

Som 14 Aars Dreng kom han i Tjeneste hos Gaardfæster Kresten Therkilsen, Agerø, og var her, til han blev indkaldt som Soldat. Og da han kom hjem igen, kom han i samme Tjeneste, indtil han blev indkaldt til Krigen. Efter endt Krigstjeneste, kom han i Tjeneste hos Kresten Therkilsens Svigersøn, Hans Kr. Bertelsen, Hvidbjerg, og arbejdede for ham næsten saa længe Hans Kr. Bertelsen levede.

Selv nu i sit 75. Aar er Ove stadig paa arbejde, han kan ikke være i Ro, alle vil have ham. I de sidste Sommere har han passet Faarene, der står tøjret paa Fælleden ved Agervejle. Folk er trygge, naar de har overladt Tøjret til Ove, saa ved de, at de er i gode Hænder.

Ove har altid været ved godt Helbred. Derimod har hans Hustru i flere Aar været meget sva-gelig, og det sidste halve Aars Tid været stadig sengeliggende og de sidste Dage meget daarlig saa Højtidsdagen kan desværre ikke blive det, den vilde være blevet, dersom hun havde været nogenlunde rask.

De har haft 6 Børn, hvoraf de 3 er døde, og af de, der lever, er en Søn Snedker i Silkeborg, den ældste, en Datter, er for kort Tid siden rejst til Amerika, den yngste, en Datter, er gift og bebor nu Stedet, hvor hun er de gamle en god Støtte og yder dem paa deres sidste Dage en god Pleje, hvilket særlig Doremari i Dagene trænger til. De Unge har ogsaa fortsat de gamles Arbejde paa en god Maade, idet de har drevet Stedet op til, at der nu kan holdes 2 idslandske Heste, 4 Køer, et Par Ungkreaturer samt Svin og Faar, hvad der maa glæde de gamle at se. Vi bringer det gamle agtværdige Guldbryllupspar vor Lykønskning til deres Højtidsdag med Ønsket om, at deres sidste Dage maa blive dem blide.



Figur 253 Den omtrentlige bopæl på Agerøvej

Dorthe Marie døde den **12. august 1912** (10 dage efter guldbryllupsdagen) 71 år gammel, og hun blev begravet den 16. august. Ove levede endnu i mange år og døde den **21. januar 1928** 90 år gammel. Han blev begravet den 30. januar. Begge blev begravet på Karby Kirkegård.

3.5. **Christen Christensen** blev født den **6. januar 1844** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt den 9. januar. Dåben blev publiceret den 4. april i Karby Kirke. Han blev gift med **Karen Sørensen** (født den 4. maj 1844 i Blidstrup sogn som datter af Søren Christensen og Christiane Christensdatter) den **22. februar 1867** i Karby Kirke. I **1869** købte han en ejendom i **Ørding Østerby**, som lå omkring den nuværende (2021) **Østerbyen 7**. Den blev solgt i sommeren **1882**, og inden den tid havde han købt en **ejendom på Tingstedvej** mellem Ørding og Sillerslev. Den blev suppleret med yderligere et par køb i 1887 og 1888 på Tingstedvej. Disse 3 ejendomme blev solgt i sommeren **1918**, hvorefter parret flyttede tilbage til udgangspunktet i **Østerbyen**. Parret fik aldrig selv børn, men tog et plejebarn til sig i 1870, og hun blev ved med at være en del af familien. Karen døde den **20. juni 1925** 81 år gammel og blev begravet den 26. juni. Christen døde den **13. marts 1927** 83 år gammel og blev begravet den 20. marts. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård.

3.6. **Niels Christian Christensen** blev født den **30. oktober 1847** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt den 2. november. Dåben blev publiceret den 26. december i Karby Kirke. Den **18. august 1882** blev han gift med **Ane Dusine Sørensen** (født den 19. januar 1854 i Hørdum sogn i Hassing Herred som datter af Søren Jensen Kjær og Sidsel Cathrine Nielsdatter) i Hørdum Kirke. De første 7 år boede familien i **Hørdum**, hvorefter de flyttede til **Karby sogn**, hvor de købte **matrikel 7^b i Nees**, som nu (2022) er en del af **Næssundvej 509**. Ejendommen var på cirka $7\frac{1}{2}$ hektar eller $13\frac{1}{2}$ tønder land. Den blev solgt i vinteren 1917. **Niels Christian Odgaard**, som han også blev kaldt, havde ved siden af landbruget en beskæftigelse som **kørende landpost**⁶². Niels Christian døde den **17. februar 1925** 77 år gammel og blev begravet den 24. februar. Sine døde den **25. juli 1938** 84 år gammel og blev begravet den 29. juli. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. Parret fik 10 børn, hvoraf ét barn døde som ganske lille.



Figur 254 Matrikel 7 b - Næssundvej 509 - kort fra 1901

4. **Søren Christensen (Odgaard)** blev født i **februar 1775** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt den 12. februar. Dåben blev publiceret den 5. marts i Karby Kirke. Den **7. juni 1802** blev han gift med **Cathrine Nielsdatter** (født i marts 1777 i Vester Assels sogn som datter af Niels Kiørgaard og Maren Nielsdatter) i Vester Assels Kirke. Der er ubekræftede forlydender om, at parret flyttede til **Vester Assels** i 1805, men ved folketællingen i 1834 er parret med i **Øster Assels** sogn. Senere må bopælen blive **Legind** i Lødderup sogn, idet begge bliver begravet på Lødderup Kirkegård. De er noteret som aftægtsfolk. Søren døde den **8. august 1838** 63 år gammel og blev begravet den 12. august. Cathrine døde den **3. februar 1850** 72 år

⁶² Det har ikke været muligt at finde en definition af "kørende landpost", men ud fra forskellige sammenhænge kunne det være, at han med hestevogn har hentet post i f.eks. Vils eller Nykøbing. Han kan samtidig have været fragtmand i mindre omfang, idet Redsted Cykelforretning averterede med, at den kørende landpost medtog "ting og sager" til reparation.

gammel og blev begravet den 10. februar. Parret fik 8 børn, hvoraf 2 døde som ganske små (3-4 uger gammel og 3½ måned gammel):

4.1. **Christen Sørensen (Odgaard)** blev født den **13. december 1802** i Karby sogn. Han er nærmere omtalt i forbindelse med ægtefællen **Anne Sophie Andersdatter** på side 104.

4.2. **Niels Sørensen (Odgaard)** blev født den **9. marts 1804** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret i april måned. Den **18. juni 1826** blev han gift med **Else Thomasdatter** (født omkring juli 1799 i Ljørslev sogn som datter af Thomas Jensen og Kirsten Kristensdatter) i Ljørslev Kirke. Han overtog fæstet på **matrikel 6^a og 6^b** i Ljørslev sogn under Højriis. I **1862** blev **matrikel 6^a** (restejendommen er nu (2022) Vittrupvej 7) på 332.710 kvadratalen svarende til 13 hektar eller knap 24 tønder land overdraget til **sønnen Søren**, og i **1863** blev **matrikel 6^b** (ejendommen er nu (2022) en del af **Skræppedalsvej 45**) på 386.260 kvadratalen svarende til lidt over 15 hektar eller 27½ tønder land overdraget til **sønnen Thomas**. Overdragelserne sker til selveje, og det er muligt, at skiftet fra fæste til selveje er sket Niels' tid. Else døde den **24. september 1874** 74 år gammel og blev begravet den 30. september på Ljørslev Kirkegård. Derefter blev Niels gift med **Mette Christensdatter** (født den 3. juli 1813 i Outrup sogn som datter af



Figur 256 Vittrupvej 7 og Skræppedalsvej 45



Figur 255 Annonce i Morsø Folkeblad den 4. juli 1887

Christen Pedersen Bach og Johanne Christensdatter) den **10. februar 1874** i Ljørslev Kirke. På et tidspunkt havde hun åbenbart købt lidt rigeligt på kredit, for der blev i hvert fald indrykket en annonce i Morsø Folkeblad om problemet. Niels døde den **9. december 1888** 84 år gammel og blev begravet den 19. december på Ljørslev Kirkegård. Niels og Else fik 9 børn sammen.

4.3. **Kirsten Sørensdatter** blev født **17. september 1805** i Vester Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 3. november i Vester Assels Kirke. Den **9. marts 1832** blev hun gift med **Anders Sandersen** (født den 22. august 1805 i Øster Assels sogn som søn af Sander Mathias Jensen og Ane Andersdatter) i Ljørslev Kirke. De første 3 år boede de i **Øster Assels sogn**, hvorefter de flyttede til **Faarup by** i Lødderup sogn. Anders døde den **27. september 1847** 42 år gammel, og han blev begravet den 8. oktober. Kirsten var herefter **alene med 6 børn**, hvoraf den sidste var født en måned før Anders' død. Datteren Maren blev i en ung alder (**4 uger før 16-års fødselsdagen**) gift med **Ole Christensen** den **1. juli 1853**, og de unge mennesker har formentlig overtaget ejendommen og givet Kirsten og børnene aftægt. Med så ung en alder ved giftermål skulle man tro, at der var "ugler i mosen", men det første barn i det unge ægteskab fødes først 13½ måned efter brylluppet.

Kirsten boede hos datter og svigersøn, indtil hun døde den **27. juni 1864** 58 år gammel, og hun blev begravet den 4. juli. Både Kirsten og Anders blev begravet på Lødderup Kirkegård.

4.4. **Gertrud Sørensdatter** blev født den **14. januar 1807** i Vester Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 22. marts i Vester Assels Kirke. Den **29. september 1833** blev hun gift med **Christen Jensen Storgaard** (født 24. april 1805 i Øster Assels sogn som søn af Jens Storgaard og Maren Nielsdatter). Han var **husmand og daglejer**. De boede det meste af tiden i **Øster Assels sogn**, men flyttede på et tidspunkt i 1860'erne til **Ørding sogn**. De fik sammen 10 børn, hvoraf **den ældste** ifølge en folketælling var idiot fra fødslen, og i en årrække opholdt han sig på en **dåreanstalt**⁶³ ved Aarhus. Gertrud døde den **10. januar 1876** 68 år gammel og blev begravet den 16. januar. Christen døde den **11. juni 1876** 71 år gammel og blev begravet den 18. juni. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård.

4.5. **Jens Sørensen (Odgaard)** blev født den 30. januar 1809 i Vester Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 30. marts i Vester Assels Kirke. Den **8. juni 1837** blev han gift med **Ane Johanne Christensdatter** (født den 4. april 1811 i Hvidbjerg sogn som datter af Christen Lynggaard og Kirsten Jensdatter) i Øster Assels Kirke. Frem til 1848/49 boede de i **Øster Assels sogn**, hvorefter han forpagtede en mindre ejendom i **Tøving**, som lå omkring **Guldagervej 12** (2022). I sommeren 1851 købte han **matrikel 6^a i Tøving by**, Galtrup sogn, og denne ejendom er nu (2022) en del af **Tinghøjvej 46**. Ejendommen var på 1.823.410 kvadratalen svarende til 72 hektar eller 130 tønder land. Den blev **solgt i 1879 til sønnen Jens**. Det var et par år efter Jens' død, hvilket dog ikke var usædvanligt på den tid. Johanne døde den **30. juli 1861** 50 år gammel og blev begravet den 6. august. Jens døde den **7. marts 1877** 68 år gammel og blev begravet den 16. marts. Begge blev begravet på Galtrup Kirkegård. Parret fik 9 børn, hvoraf 2 ikke nåede voksenalderen.

4.6. **Anders Sørensen** blev født den **20. januar 1811** i Vester Assels, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben nåede ikke at blive publiceret i kirken, idet han **døde først i februar** cirka 4 uger gammel, og han blev begravet den 16. februar i Vester Assels Kirke.

4.7. **Maren Sørensdatter** blev født den 8. august 1812 i Vester Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 18. oktober i Vester Assels Kirke. Den **8. april 1833** blev hun gift med **Peder Sejersén** (født 5. maj 1802 i Ørding Kirke som søn af Sejer Nielsen og Kirsten Josefsdatter) i Øster Assels Kirke. Parret boede på en selvejergård på **matrikel 4^a i Legind by** i Lødderup sogn. Den er nu (2022) en del af **Legindvej 30**



Figur 257 Matrikel 4 a i Legind by - Legindvej 30

⁶³ I tilknytning til hospitalerne anbragte man de sindssyge i små rum, såkaldte dårekister eller dåreanstalter, for at beskytte samfundet mod dem.

og udgør den østlige del af **Jesperhus Campingplads**. Den var på 1.232.940 kvadratalen svarende til 48 hektar eller 88 tønder land. Den blev **solgt til sønnen Søren den 10. november 1864** med en forpligtelse til at yde aftægt til Peder og Maren. På gården blev der opfostret 9 børn, hvoraf den første døde lidt over 2 år gammel, og den næst yngste døde $3\frac{3}{4}$ år gammel. Peder døde den **23 oktober 1877** 75 år gammel og blev begravet den 28. oktober. Maren døde i Nautrup sogn, hvor hun formentlig har opholdt sig hos familie, den **5. juli 1892** næsten 80 år gammel og blev begravet den 12. juli. Begge blev begravet på Lødderup Kirkegård.

- 4.8. **Anders Sørensen** blev født den **18. marts 1815** i Vester Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 15. maj i Vester Assels Kirke. Han døde den **9. juli samme år** knap 4 uger gammel og blev begravet den 16. juli på Vester Assels Kirkegård.
5. **Poul Christensen (Odgaard)** blev født den **21. september 1777** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **6. oktober 1816** blev han gift med **Maren Kirstine Andersdatter** i Karby Kirke - se nærmere på **side 104**.
6. **Maren Christensdatter** blev født den **21. juli 1782** i Karby sogn som tvilling til Niels og blev døbt den 28. juli i Karby Kirke. Hun forblev ugift og har opholdt sig hos familiemedlemmer. Enkelte steder er hun omtalt som **almisselem**. Hun døde den **1. januar 1856** 73 år gammel og blev begravet den 9. januar på Karby Kirkegård.
7. **Niels Christensen** blev født den **21. juli 1782** i Karby sogn som tvilling til Maren. Han **døde kort tid efter** og blev begravet den 28. juli på Karby Kirkegård.

104 Jens Thomassen

Jens Thomassen blev født i **1720** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Han har formentlig været **fæster** på gårdene **Gammel Møllevej 28 og 14**, som går videre til sønnen Thomas og barnebarnet Mads - kort og tekst på **side 80**. Jens døde i **juni 1779** 59 år gammel og blev begravet den 27. juni på Redsted Kirkegård.

105 Anne Andersdatter

Anne Andersdatter blev født omkring **november 1721** i Karby sogn og blev døbt den 21. november i Karby Kirke. Hun var datter af Anders Nielsen (**ane nr. 210** - se side 296) og Birgithe Andersdatter. Efter Jens' død boede hun hos sønnen Thomas, der havde overtaget fæstet på gården, og i den forbindelse har han formentlig påtaget sig en aftægtsforpligtelse overfor moderen. Anne døde i **november 1805** 84 år gammel og blev begravet den 9. november på Redsted Kirkegård.

Anne Jensdatter Kjelde og Jens Thomassen

Jens Thomassen blev gift med Anne Jensdatter Kjelde (født omkring maj 1697 i Elsø sogn som datter af Jens Michelsen og Sidsel Christensdatter) den 19. september 1752 i Elsø Kirke. Hun var enke efter Niels Pedersen (født omkring 1690 i Redsted sogn), som døde i december 1751. Anne og Jens fik ingen børn. Anne døde den 24. august 1757 60 år gammel og blev begravet den 4. september på Redsted Kirkegård.

Anne Andersdatter og Jens Thomassen

Anne og Jens blev gift den **11. november 1757** i Karby Kirke, og de fik sammen 4 børn:

1. **Anne Jensdatter** blev født i **1760** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Hun døde i **juni 1764** 4 år gammel og blev begravet den 6. juni på Redsted Kirkegård.
2. **Thomas Jensen** blev født i **1762** i Redsted sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 52** - se side 150.
3. **Anne Marie Jensdatter** blev født omkring **juni 1766** i Redsted sogn og blev døbt den 22. juni i Redsted Kirke. Ved folketællingerne i 1787 og 1801 boede hun hos broderen Thomas, og hun blev formentlig aldrig gift. Hun døde omkring **marts 1825** 58 år gammel og blev begravet den 6. marts på Redsted Kirkegård.
4. **Søren Jensen** blev født i **1772** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Ved folketællingen i 1787 var han tjenestekarl hos broderen Thomas. Der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

106 Mads Christensen Kudsk

Mads Christensen Kudsk blev født den **10. april 1723** i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 16. april i Dragstrup Kirke. Han var søn af **Christen Nielsen (ane nr. 212** - side 296) og **Karen Madsdatter (ane nr. 213** - side 296). Han var fæster af matrikel **7** i Vester Jølby by i Dragstrup sogn^{64 65}. Den blev købt på en offentlig auktion af **sønnen Henrik**, som ydede af-tægt til Mads. Efter kortet fra 1814⁶⁶ lå ejendommen spredt på **5 steder** i **Vester Jølby**, og den havde et tilliggende på 757.550 kvadratalen svarende til 30 hektar eller 54 tønder land. Hovedparcellen lå ud mod Limfjorden, og lidt længere nordpå lå en anden smal parcel i øst-vestlig retning, og det ses af kortet, at der var mange ejendomme, der havde en sådan smal parcel. Ejendommen eksisterer ikke længere, men ét af area-lerne lå ved **Vestermarken 27** (2022). Mads døde i **maj 1808** 85 år gammel og blev begravet den 19. maj på Dragstrup Kirkegård.



Figur 258 Ét af arealerne til matrikel 7 samt markering af færgested

107 Karen Nielsdatter

Karen Nielsdatter blev født omkring **september 1712** i Øster Jølby eller Galtrup sogn som datter af **Niels Sørensen (ane nr. 214** - side 299) og **Sidsel Knudsdatter (ane nr. 215** - side 299). Hun døde den **13. januar 1794** 81 år gammel og blev begravet den 19. januar på Dragstrup Kirkegård.

⁶⁴ Se "Jul på Mors" 1995, hvor der er en artikel om familien skrevet af Jens Kudsk Jensen på side 34-44 - <https://docplayer.dk/151215448-Dette-vaerk-er-downloadet-fra-slaegtsforskernes-bibliotek.html>.

⁶⁵ Slægten er også omtalt i bogen "En Sømands Oplevelser i Krig og Fred" skrevet af Jens Kudsk Jensen - "Det gamle Mors" fra side 13 og frem - <http://www.marinehist.dk/orlogsbib/Maritimk/Maritimk17.pdf>

⁶⁶ Efter kortet var der færgeforbindelse fra Vester Jølby til Skyum i Thy.

Karen Nielsdatter og Mads Christensen Kudsk

Karen og Mads blev gift den **4. december 1744** i Dragstrup Kirke. Parret fik 6 børn:

- Christen Madsen** blev født den **16. januar 1746** i Dragstrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **15. december 1780** blev han gift med **Karen Madsdatter** (født omkring 1746 i formodentlig Frøslev eller Mollerup sogn - kirkebogen er meget utydelig på dette tidspunkt) i Frøslev Kirke. Han var **selvejer** på **matrikel 10** i Mollerup sogn. Tilliggendet var placeret 2 steder i sognet og havde et samlet areal på 244.620 kvadratalen svarende til cirka 9,6 hektar eller 17,5 tønder land. Ejendommen blev senere **overdraget til sønnen Mads**, der ydede aftægtsforpligtelse til forældrene. Den er nu (2022) delt i flere parceller, hvoraf én er **Plantagen 18**. Ud over at være **husmand og væver** havde han et tillidshverv som **lægdsmand** i sognet. Karen døde i **1793** 49 år gammel og blev begravet på Mollerup Kirkegård. Karen og Christen fik ingen børn. Derefter blev Christen, der også var kendt under navnet **Christen Væver**, gift med **Anna Sørensdatter** (født omkring



Figur 260 Del af matrikel 10 - Plantagen 18



Figur 259 "Efterretninger fra Selskabet for indenlands Kunstflid" fra omkring 1810.

1756) omkring 1795. **Christen var en rimelig god væver**, for han omtales i en bog fra 1810 som én af håndværkerne på Mors: "Her findes i Bondestanden adskillige meget gode Dreilsvævere, som: Christian Rotbøll i Lørslev, Christen Væver i Mollerup og nogle andre, som have lært hos ham. Iøvrigt gives her en temmelig Deel, især af Kvindekjønnen, som væve Uldent og Linnet. Christen døde den **6. november 1829** 83 år gammel og blev begravet den 15. november. Anna døde den **28. september 1839** 83 år gammel og blev begravet den 6. oktober. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. Parret fik 3 Børn:

- Søren Christensen (Væver)** blev født den **23. februar 1794** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han døde den **3. oktober 1809** 15 år gammel og blev begravet den 8. oktober på Mollerup Kirkegård. I kirkebogen er det noteret, at han var gået fra sin faders hus for at hente vand. Da han havde læsset vandet på trillebøren, gik han tilbage til vandgraven og var så uheldig, at han faldt i og led druknedøden. Det hører til sjældenheder, at der er en længere tekst i kirkebogen i forbindelse med dødsfald, så begivenheden må have rørt mange i sognet.

1.2. **Mads Christensen (Væver)** blev født den **1. juni 1797** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 16. juli i Mollerup Kirke. Den **31. oktober 1824** blev han gift med **Anna Justdatter** (født 26. maj 1796 i Mollerup sogn som datter af Just Erichsen og Maren Hansdatter) i Mollerup Kirke. Omkring brylluppet overtog de ejendommen **Plantagen 18** (se kort på side 212) efter faderen. Ejendommen blev solgt omkring 1842, og han købte **matrikel 42^a** i Redsted by og sogn - **Næssundvej 248** (2022). Samtidig (19. marts 1842) købte han **matrikel 7** i Øster Hvidbjerg, som har ligget omkring **Næssundvej 288**. Den havde et areal på 217.000 kvadratalen svarende til $8\frac{1}{2}$ hektar eller $15\frac{1}{2}$ tønder land. Den 19. juni 1846 købtes **matrikel 1^b** i Ejstrupgaard, Hvidbjerg sogn - **Vestmorsvej 89** (2022). Det ser ud til, at det var et nyoprettet landbrug, som Mads formentlig har ladet bebygge. Fra matrikel 7 solgtes en **jordlod** (knap halvdelen af arealet) den **5. januar 1857** til **sønnen Søren**, og resten af denne ejendom (lidt over halvdelen af arealet) solgtes den **11. juni 1859**. Herefter må **bopælen** have været **matrikel 1^b** i Hvidbjerg sogn, som blev overdraget til sønnen Niels Christian med et **arveudlægsskøde** den **18. maj 1883**. Efter Mads' død opholdt Anna sig i en periode omkring 1880 hos datteren Else i Elsø sogn. Mads døde den **30. maj 1871** 73 år gammel og blev begravet den 4. juni på Hvidbjerg Kirkegård. Anna døde på et tidspunkt **mellem 1880 og 1883**. Parret fik 10 børn, hvoraf 5 døde inden 2-års alderen.



Figur 261 Næssundvej 248 (1) og 288 (2) samt Vestmorsvej 89 (3)

1.3. **Niels Mathias Christensen (Væver)** blev født den **26. maj 1801** i Mollerup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 5. juli i Mollerup Kirke. Den **19. juli 1829** blev han gift med **Kirstine Sørensdatter** (født den 27. november 1795 i Frøslev sogn som datter af Søren Pedersen og Mette Madsdatter) i Frøslev Kirke. Familien har boet på **matrikel 19** i Frøslev sogn. Ejendommen, som var på 70.400 kvadratalen svarende til $2\frac{3}{4}$ hektar eller 5 tønder land) eksisterer ikke længere i sin helhed, men den lå omkring **Elsøvej 241**, og den blev solgt den **18. december 1856** til **svigersønnen Mikkel Christian Jensen Dissing**, som påtog sig en aftægtsforpligtelse overfor svigerforældrene i den forbindelse. Niels Mathias blev ved folketællingerne noteret som **husmand og væver**, som var et erhverv, der lå til familien. Kirstine døde den **8. maj 1871** 75 år gammel, og hun blev begravet den 16. maj. Niels Mathias døde den **30. oktober 1877** 76



Figur 262 Matrikel 19 - Elsøvej 241

år gammel, og han blev begravet den 7. november. Begge blev begravet på Frøslev Kirkegård. Parret fik kun ét barn.

2. **Niels Madsen (Dahlgaard)** blev født omkring **september 1747** i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 24. september i Dragstrup Kirke. Den **4. oktober 1771** blev han gift med **Karen Nielsdatter** (født omkring august 1748 i Frøslev sogn som datter af Bertel Jensen og Karen Christensdatter) i Frøslev Kirke. Familien boede på **matrikel 6^a i Mollerup sogn**. Gården hed **Dahlgaard**, hvilket gav anledning til det navn, som han var kendt under, og den er nu en del af **Østervang 67** i Mollerup. Tilliggendet var på 622.770 kvadratalen svarende til 25 hektar eller 44 tønder land. Som en pudsig ting ses det på kortet, at der var 2 gårde, som hed Dahlgaard, og set på et gammelt kort fra 1814 kunne det tyde på, at de **2 gårde var én gård før 1800**. Efter en opmålingsprotokol ser det ud til, at matrikel 6^a har heddet **Sønder Dahlgaard**, og den anden gård har så nok heddet **Nørre Dahlgaard**. Gården blev senere overdraget til sønnen Berthel. Niels døde den **17. maj 1810** 62 år gammel, og han blev begravet den 27. maj. Karen døde den **3. januar 1826** 77 år gammel og blev begravet den 7. februar. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. Parret fik 6 børn.



Figur 263 Matrikel 6a - Østervang 67

- 2.1. **Karen Nielsdatter** blev født omkring **januar 1773** i Mollerup sogn, og hun blev døbt den 11. januar i Mollerup Kirke. Den **5. december 1806** blev hun gift med **Christen Nielsen (Rytter)** (født omkring juni 1776 i Frøslev sogn som søn af Niels Christensen og Mette Sørensdatter) i Frøslev Kirke. Ved folketællingen i 1834 er Christen anført som **tjenende på Frøslevgaard**, og ud fra dén bemærkning er der en vis formodning for, at han gennem årene har tjent dér. Christen døde den **26. august 1836** 60 år gammel og blev begravet den 4. september. Karen døde den **6. december 1846** 73 år gammel og blev begravet den 13. december. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. Parret fik ét barn.
- 2.2. **Mads Nielsen (Væver)** blev født omkring **september 1776** i Mollerup sogn, og han blev døbt den 22. september i Mollerup Kirke. Den **25. januar 1799** blev han gift med **Maren Jensdatter** (født omkring september 1769 i Frøslev sogn som datter af Jens Glintborg og Sidsel Mortensdatter) i Mollerup Kirke. Maren døde i **april 1804** 34 år gammel, og hun blev begravet den 22. april på Outrup Kirkegård. Parret fik 3 børn, hvoraf den førstefødte døde knap et halvt år gammel. Derefter fik Mads 3 børn med forskellige mødre, og det har ikke været muligt indtil videre (2022) at finde yderligere oplysninger om ægteskaber m.v. Han blev til sidst **gift med Maren Christensdatter** (født omkring 1770), som han dog ikke fik børn sammen med. Mads døde den **4. april 1845** 68 år gammel, og han blev begravet den 12. april. I kirkebogen står der, at han var **drejlsvæver**⁶⁷, og at han døde efter en lang, tærende sygdomsperiode. Maren døde den

⁶⁷ Drejlstøj er tøj af slidstærkt lærred til fx arbejdstøj.

- 14. marts 1849** 79 år gammel og blev begravet den 23. marts. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård.
- 2.3. **Maren Nielsdatter** blev født omkring **marts 1780** i Mollerup sogn, og hun blev døbt den 19. marts i Mollerup Kirke. Den **23. november 1804** blev hun gift med Christen Christensen (født omkring 1751 og enkemand efter Mette Olufsdatter) i Mollerup Kirke. Han gik også under **efternavnet Notler**, som betyder nålemager, men der findes flere personer med dette kaldenavn, så det er ikke sikkert, at Christen har haft dette erhverv. Parret fik 7 børn, hvoraf de 3 ikke nåede voksenalderen. Christen var cirka 70 år gammel ved det sidste barns fødsel, og han døde den **17. marts 1833** 82 år gammel og blev begravet den 24. marts. Maren døde den **2. september 1840** 60 år gammel og blev begravet den 9. september. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård.
- 2.4. **Anne Margrethe Nielsdatter** blev født den **16. april 1783** i Mollerup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 21. april i Mollerup Kirke. Hun er formentlig **død før** folketællingen i **1787**, hvor hun ikke er nævnt blandt familiemedlemmerne, og da kirkebogen er meget utydelig i perioden, forekommer det meget sandsynligt.
- 2.5. **Berthel Nielsen** blev født i **1785** i Mollerup sogn og døbt samme år i Mollerup Kirke (kirkebogen er meget utydelig på det tidspunkt). Den **4. oktober 1811** blev han gift med **Anne Kirstine Justdatter** (født den 25. oktober 1790 i Mollerup sogn som datter af Just Erichsen og Maren Hansdatter). De overtog **matrikel 6^a (Østervang 67)** i Mollerup sogn efter Berthels far - se kort på side 214. Den blev den **8. februar 1844** blev den overdraget til **svigersønnen Michel Christensen** (født den 14. juli 1809 i Øster Assels sogn som søn af Christen Michelsen og Dorthe Jensdatter), som blev gift med datteren Marie den **29. marts 1844**, mod bl.a. aftægtsydelse. Berthel og Anne Kirstine fik 8 børn i perioden fra 1813 til 1835. Anne Kirstine døde den **13. marts 1836** 45 år gammel og blev begravet den 20. marts på Mollerup Kirkegård. Herefter blev Berthel gift med den kun 19-årige **Anne Kirstine Knudsdatter Aggerholm** (født den 8. august 1818 i Outrup sogn som datter af Knud Madsen Aggerholm og Malene Josephsdatter Pudsgaard) den **16. februar 1838** i Mollerup Kirke. Hun hørte lidt til familien, idet hun var tipoldebarn af ane nr. 70 (Peder Pedersen) og ane nr. 71 (Anne Josephsdatter) - se side 169. Ægteskabet varede dog ikke længe, idet parret blev **skilt før 1844**, hvor Anne Kirstine blev gift med **Peder Hansen Kjærgaard**. Berthel boede resten af tiden hos datteren og svigersønnen, og han døde den **29. april 1855** 70 år gammel, og han blev begravet den 6. maj på Mollerup Kirkegård.
- 2.6. **Ellen Nielsdatter** blev født den **3. marts 1789** i Mollerup sogn, og hun blev døbt den 2. april i Mollerup Kirke. Den **9. november 1823** blev hun gift med **Laurits Christensen** (født den 17. august 1794 i Vejerslev sogn som søn af Christen Bjerregaard) i Mollerup Kirke. Han var efter knap 3 års ægteskab med Maren Sørensdatter blevet enkemand. Laurits døde den **1. juli 1833** knap 39 år gammel og blev begravet den 7. juli. Ellen boede herefter sammen med datteren

Maren, og de blev begge betegnet som **almisselemmer**. Ellen døde den **29. marts 1856** 67 år gammel og blev begravet den 6. april. Begge blev begravet på Vejer-slev Kirkegård.

3. **Karen Madsdatter** blev født omkring **december 1749** i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 21. december i Dragstrup Kirke. Hun døde i **maj 1765** 15 år gammel og blev begravet den 9. maj på Dragstrup Kirkegård.
4. **Hendrich Madsen (Kudsk)** blev født omkring **februar 1754** i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 17. marts i Dragstrup Kirke. Den **28. september 1787** blev han gift med **Kirsten Christensdatter** (født omkring oktober 1767 i Dragstrup som datter af Christen Christensen og Else Sørensdatter) i Dragstrup Kirke. Familien boede på **matrikel 7 i Vester Jølby** (se kort og omtale på side 211), som blev købt på en offentlig auktion efter 1787 og inden 1801, og som var Hendrichs barndomshjem. Efter Hendrichs død solgte Kirsten gården til sønnen Jens og modtog i den forbindelse aftægt på ejendommen. Hendrich døde den **15. december 1828** 74 år gammel og blev begravet den 22. december. Kirsten døde den **29. februar 1848** 80 år gammel og blev begravet den 8. marts. Begge blev begravet på Dragstrup Kirkegård. Parret fik 10 børn.

4.1. **Mads Hendrichsen** blev født omkring **september 1788** i Dragstrup sogn, og han blev hjemmedøbt i forbindelse med fødslen. Dåben blev publiceret den 5. oktober i Dragstrup Kirke. Han døde i **september 1789** 1 år gammel og blev begravet den 27. september på Dragstrup Kirkegård.

4.2. **Mads Hendrichsen** blev født den **29. juli 1790** i Dragstrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 29. august i Dragstrup Kirke. Mads blev gift med **Mette Jensdatter** (født omkring 1774 som datter af Jens Jensen og Mette Michelsdatter) den **1. august 1819**. Hun var enke efter **Christen Nielsen** (født omkring juli 1749 og død 23. december 1818 i Tæbring sogn).

I forbindelse med giftermålet overtog Mads Christens **fæste** af **matrikel 4** i Tæbring sogn. Ejendommen lå 3 forskellige steder i Tæbring sogn og havde et samlet areal på 529.770 kvadratalen svarende til cirka 21 hektar eller 38 tønder land. Ejendommen blev **senere selveje**, og det kan muligvis være sket i Mads' ejertid. Den er nu (2022) udstykket, og en del af den ligger på **Foldagervej 18**. Mette døde den **3.**



Figur 264 Foldagervej 18

juni 1826 52 år gammel og blev begravet den 11. juni. Mads blev derefter gift med **Sophie Marqvorsdatter** (født omkring oktober 1792 i Karby sogn som datter af Marqvor Christensen og Maren Christensdatter March) den **29. september 1826** i Karby Kirke. Parret fik 3 børn. Mads døde den **15. maj 1855** 64 år gammel og blev begravet den 24. maj. Sophie døde den **7. januar 1861** 68 år gammel og blev begravet den 17. januar. Alle 3 blev begravet på Tæbring Kirkegård.

4.3. **Christen Hendrichsen (Kudsk)** blev født den **14. januar 1793** i Dragstrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret 24. februar i Dragstrup Kirke. Den **1. september 1822** blev han gift med **Zidse Nielsdatter** (født omkring maj 1799 i Dragstrup sogn som datter af Niels Olsen og Maren Jensdatter) i Dragstrup Kirke. Christen overtog **selvejet** på **matrikel 15** efter svigerfaderen. Gården lå på 3 lokationer i Vester Jølby og havde et samlet areal på 956.570 kvadratalen svarende til 38 hektar eller 68 tønder land. Gården blev udstykket, og 2 af parcellerne blev overtaget af sønnerne Niels og Jens. Gården lå omkring **Kr. Kolds Vej og Lyngvej**. Christen var i mange år **sognefoged** i Dragstrup sogn. Zidse døde den **21. januar 1863** 63 år gammel og blev begravet den 30. januar. Christen døde den **28. september 1863** 70 år gammel af tyfus⁶⁸ og blev begravet den 5. oktober. Begge blev begravet på Dragstrup Kirkegård. Parret fik 10 børn, hvoraf 2 var dødfødte, og 3 andre døde i de første leveår.



Figur 265 Matrikel 15 - omtrentlig placering

4.4. **Karen Hendrichsdatter** blev født den **28. april 1795** i Dragstrup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 7. juni i Dragstrup Kirke. Hun **døde inden** folketællingen i **1801**, da hun ikke er med i familien på det tidspunkt. Der er ikke kirkebogsoplysninger fra 1798 til 1804.

4.5. **Søren Henriksen (Kudsk)** blev født den **8. februar 1798** i Dragstrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **7. august 1831** blev han gift med **Helvig Stephansdatter** (født omkring januar 1810 som datter af Stephan Christensen Dissing og Maren Andersdatter) i Dragstrup Kirke. Familien boede på **matrikel 8** i Vester Jølby sogn. Dens jorder lå 2 steder og havde et samlet areal på 415.230 kvadratalen svarende til lidt over 16 hektar eller lidt mindre end 30 tønder land. Ejendommen er nu (2022) delt i 2 med adresser på **Vestermarken 5** (matrikel 8^a) og **Vestermarken 18** (matrikel 8^b). Matrikel 8^a



Figur 266 Vestermarken 5 (højre) og 18 (venstre)

blev senere overdraget til sønnen Stephan. Helvig døde den **18. juli 1850** 40 år gammel og blev begravet den 23. juli på Dragstrup Kirkegård. Parret fik 7 børn, hvoraf 3 døde inden et-års-alderen. Derefter blev Søren gift med **Elisabeth Nielsdatter** (født den 19 september 1828 i Skyum sogn i Hassing Herred som datter af Niels Pedersen og Ane Christensdatter). Ægteskabet varede dog kun kort, da Elisabeth døde af et **slagtilfælde** den **20. december 1856** 28 år gammel og blev begravet den 17. december på Dragstrup Kirkegård. Det har ikke været muligt at finde Sørens dødsdag, men den har været efter 1860, hvor han er med i folketællingen for Dragstrup sogn.

⁶⁸ Denne Sygdom var ikke sjældnen i de Dage, og Mændene i de tre største Gaarde i Byen laa syge samtidig, nemlig Manden i Kjærgaard, Jeppe Lassen og Kren Kudsk. Fra "En Sømands Oplevelser i Fred og Krig" af Jens Kusk Jensen

4.6. **Niels Henriksen (Kudsk)** blev født den **8. marts 1800** i Dragstrup sogn, og han blev konfirmeret den 21. april 1816 i Dragstrup Kirke. Han døde den **22. maj 1828** 28 år gammel og blev begravet den 26. maj på Dragstrup Kirkegård.

4.7. **Karen Hendrichsdatter** blev født omkring **august 1802** i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 9. september i Dragstrup Kirke. Den **8. oktober 1826** blev hun gift med **Niels Sørensen (Kibsgaard)** (født den 18. april 1796 i Dragstrup sogn som søn af Søren Nielsen Kibsgaard og Johanne Nielsdatter) i Dragstrup Kirke. Familien boede på **matrikel 4^a** i Vester Jølby (2022: **Fjordkær 130**). Det var en **selvejergård**, som var overtaget fra Niels Poulsen, og som havde et tilliggende på 261.070 kvadratalen svarende til godt og vel 10 hektar eller cirka 18½ tønder land. Gården blev solgt omkring september 1835 til Jens M. Bjørndal. Niels døde den **15. oktober 1841** 45 år gammel og blev begravet den 22. oktober. Karen døde den **5. september 1845** 43 år gammel og blev begravet den 12. september. Begge blev begravet på Dragstrup Kirkegård. Parret fik 5 børn, der alle nåede voksenalderen.



Figur 267 "Kibsgaard" i Vester Jølby - kort fra 1842

4.8. **Jens Henriksen** blev født den **13. februar 1806** i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 30. marts i Dragstrup Kirke. Den **4. juni 1835** blev han gift med **Maren Sørensdatter** (født den 16. juli 1811 i Dragstrup sogn som datter af Søren Christensen Hyllede og Dorethe Andersdatter) i Dragstrup Kirke. Jens havde året før **overtaget slægtsgården** (se kort og omtale på **side 211**), og juleaften 1875 gik gården videre til næste generation ved overdragelse til sønnen Mads. Jens havde jobbet som **sognefoged**, og det er tænkeligt, at han på grund af denne funktion har været samlingspunkt om et projekt med landvinding i forbindelse med Vester Jølby Nor, hvor 16 lodsejere var gået sammen om et tørlægningsprojekt i 1873⁶⁹. Jens døde den **9. juli 1891** 85 år gammel og blev begravet den 16. juli. Maren døde den **30. marts 1895** 83 år gammel og blev begravet den 5. april. Begge blev begravet på Dragstrup Kirkegård. Parret fik 7 børn.



Jens Henriksen Kudsk (1806-1891) var sognefoged i Vester Jølby, og hans underskrift står på det originale dokument fra 20. marts 1873, hvor de 16 bønder stiftede »Interessantskabet for Udtørringen af Vester Jølby Nor«. Billedet er fra 1878 og i privateje.

Figur 268 Jens Henriksen Kudsk 72 år gammel

⁶⁹ Projektet er omtalt i en artikel, som kan findes på <https://www.dettabteland.dk/nordjylland/joelby.pdf>

4.9. **Else Hendrichsdatter** blev født den **8. oktober 1809** i Dragstrup sogn. Den **29. maj 1835** blev hun gift med **Christen Mikkelsen** (født den 1. marts 1804 i Dragstrup sogn som søn af Mikkel Christensen og Maren Pedersdatter) i Dragstrup Kirke. Umiddelbart efter brylluppet købte de **matrikel 16^a** i Vester Jølby. Ejendommen indgår nu (2022) i en anden ejendom. Den havde jord ned til det nordvestlige hjørne af **Vester Jølby Nor**, og den havde et areal på 124.210 kvadratalen svarende til 5 hektar eller 9 tønder land. Den var familiens tilholdssted i alle årene, og arvingerne solgte den først i 1880 8 år efter moderens død. Christen døde den **2. december 1866** 62 år gammel og blev begravet den 8. december. Else døde den **24. juli 1872** 62 år gammel og blev begravet den 30. juli. Begge blev begravet på Dragstrup Kirkegård. Parret fik 7 børn, hvoraf 2 var dødfødte, ét barn døde én dag gammel, og et andet barn blev kun 3 uger gammel.



Figur 269 Matrikel 16^a ved Jølby Nor

4.10. **Mikkel Hendrichsen** blev født den **12. april 1812** i Dragstrup sogn. Døbstidspunktet er ikke noteret i kirkebogen. Han blev gift med **Maren Kirstine Christensdatter** (født den 30. november 1818 i Frøslev sogn som datter af Christen Solberg og Maren Jensdatter) den **5. juli 1844** i Frøslev Kirke. Den **5. april 1845** købte



Figur 271 N. Kusk's Gaard - fra "Danske Gaarde" II Samling

Mikkel matrikel 2 i Vils by af Blidstrup Gods, hvorfra den tidligere havde været en fæstegård. Gården ligger på **Nørreallé 30** og hedder **Kristiansminde**⁷⁰. Til-



Figur 272 Kristiansminde - kort fra 1842

liggendet var på 2.081.090 kvadratalen svarende til 82 hektar eller 149 tønder land - en ret stor gård efter datidens målestok. Efter Mikkel's død sad Maren Kirstine i uskiftet bo, indtil hun den **26. februar 1876** overdrog gården til sønnen **Niels Christian** mod bl.a. af-tægtsydelse. Mikkel døde den **26. juli 1871** 59 år gammel og blev begravet den 2. august. Maren Kirstine døde den **13. august 1902** 83 år gammel og blev begravet den 25. august. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 5 børn, hvoraf det ene døde som 2½-årig.



Figur 270 Maren Kirstine og Mikkel - formentlig omkring 1860-1870

5. **Ane Madsdatter** blev født omkring **april 1756** i Dragstrup sogn. Hendes liv og leved er beskrevet under **ane nr. 53** - se side 150.

⁷⁰ Kristiansminde er omtalt i "Større Danske Landbrug", bind 7 side 563 og 564 - <https://slaegtsbibliotek.dk/907277.pdf> samt i "Danske Gaarde", II samling, andet bind side 702 og 703 - <https://slaegtsbibliotek.dk/807150.pdf>

108 Niels Knudsen

Niels Knudsen blev født omkring **1696** i Ørndrup i Karby sogn. Indtil videre har det ikke været muligt at finde hans dåb. Omkring **januar 1723** blev han gift med **Anne Jørgensdatter** (født omkring 1708 - formentlig i Karby sogn) i Hvidbjerg Kirke. **Anne omtales senere under ane nr. 189** - side 274. Parret fik 4 børn, inden Anne døde omkring 1735 (ikke fundet i kirkebogen indtil videre). Niels døde den **19. april 1763** 67 år gammel, og han blev begravet på Karby Kirkegård.

109 Margrethe Rasmusdatter

Margrethe Rasmusdatter blev født den **17. april 1709** i Karby sogn som datter af **Rasmus Jørgensen** og **Anne Christensdatter**. Det er dog et løst "rygte", som ikke på nogen måde har kunnet bekræftes eller sandsynliggøres. Hun døde i **januar 1778** 68 år gammel og blev begravet den 25. januar på Karby Kirkegård.

Margrethe Rasmusdatter og Niels Knudsen

Margrethe og Niels blev formodentlig gift omkring **1735**, da det første barn er født i 1737. Parret fik 9 børn sammen, og dertil kommer 4 børn fra Niels' første ægteskab.

1. **Laurits Nielsen** blev født i **1737** i Karby sogn. Han nåede ikke at stifte familie, idet han **døde i 1755** 18 år gammel, og han blev begravet på Karby Kirkegård.
2. **Drude Nielsdatter** blev født omkring **juni 1738** i Karby sogn, og hun blev døbt den 6. juli i Karby Kirke. Den **19. oktober 1762** blev hun gift med **Jens Larsen** (født omkring 1735) i Karby Kirke. Han var **husmand og skoleholder** i Emb by i Blidstrup sogn. Drude døde i **marts 1793** 54 år gammel og blev begravet den 3. april på Blidstrup Kirkegård. Derefter giftede Jens sig med **Karen Jensdatter** (født omkring 1755) den **29. oktober samme år** i Blidstrup Kirke, og de fik 2 børn sammen. Drude og Jens fik 6 børn:
 - 2.1. **Niels Jensen** blev født omkring **februar 1763** og blev døbt den 20. februar i Blidstrup Kirke. Han døde i **august 1763** 6 måneder gammel og blev begravet den 21. august på Blidstrup Kirkegård.
 - 2.2. **Niels Jensen** blev født omkring **november 1764** i Blidstrup sogn, og han blev døbt den 16. december i Blidstrup Kirke. Han ses i forbindelsen med skiftet efter moderen i 1793, men ellers er der ikke indtil videre fundet oplysninger om ham.
 - 2.3. **Lars Jensen** blev født omkring **maj 1767** i Blidstrup sogn, og han blev døbt den 15. maj i Blidstrup Kirke. Omkring **1790** blev han gift med **Helle Nielsdatter**, som dog **døde allerede før 1795** efter at have født en datter i 1793. Herefter

blev Lars gift med **Sidsel Jensdatter** (født omkring 1756 - der er flere med samme navn omkring dette årstal, så forældrenes identitet er usikker.) den **31. juli 1795** i Øster Assels Kirke. Hun døde i **marts 1803** 47 år gammel og blev begravet den 3. april. Lars og Sidsel fik 3 børn sammen. Den **2. december samme år** blev Lars gift for 3. gang, nemlig med **Karen Maria Christensdatter** (født omkring 1766), og de fik 2 børn sammen. Lars døde den **13. august 1836** 69 år gammel og blev begravet den 21. august. Karen Maria døde den **22. marts 1851** 85 år gammel, og blev begravet den 30. marts. Alle blev begravet på Øster Assels Kirkegård. Familien boede på **matrikel 51 i Øster Assels by**. Det var en lille parcel på 1.400 kvadratalen svarende til cirka 550 kvadratmeter, og den lå på det sted, hvor Øster Assels Forsamlingshus nu (2023) ligger, nemlig på **Kirkestræde 18**. Efter tidens skik gik Lars under forskellige navne: "Laurits Jensen", "Laurits Jensen Skræder" og "Laurs Jensen".



Figur 273 Matrikel 51 i 1814 - Kirkestræde 18.

- 2.4. **Jens Jensen** blev født omkring **august 1769** i Blidstrup sogn, og han blev døbt den 15. september i Blidstrup Kirke. Han ses i forbindelsen med skiftet efter moderen i 1793, men ellers er der ikke indtil videre fundet oplysninger om ham.
- 2.5. **Christen Jensen** blev født den **6. marts 1773** i Blidstrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 14. marts samme år. Ved folketællingen i 1787 var han ude at tjene, men ellers er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 2.6. **Johanne Jensdatter** blev født den **18. februar 1776** i Blidstrup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 31. marts i Blidstrup Kirke. Hun er med i folketællingen i 1787 hos forældrene, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 2.7. **Knud Jensen** blev født den **7. maj 1780** i Blidstrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 11. juni i Blidstrup Kirke. Han er med i folketællingen hos forældrene i 1787, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
3. **Kirsten Nielsdatter** blev født omkring **oktober 1740** i Karby sogn, og hun blev døbt den 4. november i Karby Kirke. Hun boede til leje i et hus sammen med søsteren Karen som omtalt nedenfor. Hun døde i **januar 1807** 66 år gammel og blev begravet den 11. januar på Karby Kirkegård. Kirsten fik en søn med kusken på Damgaard **Christen Nielsen som udlagt barnefader**:
 - 3.1. **Niels Christensen** blev født omkring **september 1775** i Karby sogn, og han blev døbt den 8. oktober i Karby Kirke. Ved folketællingen i 1801 boede han sammen med moderen og var anført som daglejer. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
4. **Rasmus Nielsen** blev født i **1743** i Karby sogn og blev døbt i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

5. **Karen Nielsdatter** blev født i **1746** i Karby sogn, og hun blev døbt i Karby Kirke. Ved folketællingen i 1787 boede hun til leje i et hus sammen med søsteren Kirsten og dennes uægte søn Niels Christensen. Karen havde også en uægte søn med **Mads Christensen som udlagt barnefader**. Karen døde i **maj 1807** 61 år gammel og blev begravet den 31. maj på Karby Kirkegård.
- 5.1. **Christen Madsen** blev født omkring november 1776 i Karby sogn, og han blev døbt den 8. december i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
6. **Bennet Nielsdatter** blev født i **1748** i Karby sogn, hvor hun også **døde kun 13 dage gammel**.
7. **Knud Nielsen** blev født i **1749** i Karby sogn og døbt i Karby Kirke. Han døde i **1755** 5 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.
8. **Thomas Nielsen** blev født omkring **januar 1753** i Karby sogn, og han blev døbt den 21. januar i Karby Kirke. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 54** på side 151.

110 Niels Jensen

Niels Jensen blev født i **foråret 1720** i Karby sogn, og han blev døbt om sommeren i Karby Kirke. Han var søn af **Jens Nielsen (ane nr. 220 - side 300)** og **Anne Nielsdatter (ane nr. 221 - side 301)**.

Ved folketællingen i 1787 var han noteret som **gårdfæster**. Det var på **matrikel 37** i **Torp** by, som bestod af 3 parceller. Parcellen med bygningerne (**matrikel 37^a**) var kun på en halv tønde land eller cirka 3.000 kvadratmeter, som nu (2022) har adressen **Hovmøllevej 15**. Der ud over var der en lidt mindre parcel (**matrikel 37^c**) på 2.500 kvadratmeter og en større parcel (**matrikel 37^b**) på 3 hektar eller 5½ tønder land, som var en forholdsvis smal, men langstrakt parcel ud mod fjorden. Der var tale om et fæste under nabogården (Hovmøllevej 17 kaldet Kjærgaard) - se kort på **side 159**.

Fæstet blev **overdraget til sønnen Jens**, som ydede faderen aftægt. Ved folketællingen i 1801 var han i Jens' husstand, og han var da **"skrøbelig af alderdom"**. Han døde i **november 1804** 84 år gammel og blev begravet den 24. november på Karby Kirkegård. Han var kendt med **tilnavnet Futtrup**, som han fik i forbindelse med giftermålet med Inger Pedersdatter.

111 Inger Pedersdatter

Inger Pedersdatter blev født omkring **oktober 1722** i Karby sogn og blev døbt den 1. november i Karby Kirke. Hun var datter af **Peder Thomassen (ane nr. 222 - side 303)** og **Maren Stephendatter (ane nr. 223 - side 303)**. Før giftermålet med Niels blev hun den **25. november 1749** gift med **Jens Christensen (Futtrup)**, der i juni måned samme år var blevet enkemand efter **Ingeborg Nielsdatter**. Bopælen var **matrikel 4^c**,

som var udstykket fra matrikel 4 kaldet "Futtrup". Der findes et notat om, at Jens tog tilnavnet i forbindelse med giftermålet med Ingeborg Nielsdatter i 1712. Ejendommen, der havde adresse omkring **Hovmøllevej 16**, er senere lagt sammen med en anden ejendom. Inger døde den **15. januar 1766** 43 år gammel og blev begravet den 19. januar på Karby Kirkegård. Inger og Jens fik ét barn sammen:

1. **Ingeborg Jensdatter** blev født omkring **september 1750** i Karby sogn, og hun blev døbt den 4. oktober i Karby Kirke. Omkring **1785** blev hun gift med **Søren Christensen** (se side 177) - søn af **Christen Madsen** (ane nr. 74 - side 174) og **Johanne Olufsdatter** (ane nr. 75 - side 174). Parret fik ingen børn, og hun døde i **oktober 1788** 38 år gammel. Hun blev begravet den 12. oktober på Skallerup Kirkegård.

Inger Pedersdatter og Niels Jensen

Inger og Niels blev gift den **4. april 1751** i Karby Kirke. De fik sammen 4 børn:

2. **Jens Nielsen** blev født den **20. maj 1753** i Karby sogn, og han blev døbt i Karby Kirke. Han **overtog fæstet på fødehjemmet** og ydede faderen aftægt. I **1790** blev han gift med **Sidsel Jørgensdatter** (født omkring oktober 1765 i Karby sogn som datter af Jørgen Lauritsen og Johanne Lauritsdatter) i Karby Kirke. Jens døde i **august 1812** 59 år gammel og blev begravet den 9. august på Karby Kirkegård. Derefter blev Sidsel gift med **Hans Clausen** (født omkring 1773) den **18. december samme år**, og hun døde den **30. juni 1828** 62 år gammel. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. Sidsel og Jens fik 2 børn sammen:

- 2.1. **Else Jensdatter** blev født omkring **juni 1795** i Karby sogn, og hun blev døbt den 25. juni i Karby Kirke. Den **26. marts 1817** blev hun gift med **Hans Pedersen** (født 9. december 1787 som søn af Peder Hansen og Anna Lisbeth Johansdatter) i Karby Kirke. Parret fik 5 børn, hvoraf en søn døde 3 år gammel. Hans døde den **5. juni 1828** 40 år gammel og blev begravet den 8. juni. Else blev gift igen den **16. december samme år** med **Peder Andersen** (født omkring oktober 1792 i Solbjerg sogn som søn af Anders Pedersen og Zidsel Poulsdatter). De fik ét barn sammen. Peder er formentlig død inden 1834, da Else er noteret som enke ved folketællingen den 18. februar 1834. Else blev gift for 3. gang den **20. april 1834** med **Christian Pedersen** (født den 11. januar 1801 i Redsted sogn som søn af Peder Sørensen og Anne Pedersdatter). Her blev der også en familieforøgelse med ét barn. Else døde den **27. december 1853** 58 år gammel og blev begravet den 12. januar 1854. Christian døde den **2. januar 1855** næsten 54 år gammel og blev begravet den 12. januar. Alle 3 blev begravet på Rakkeby Kirkegård.

2.2. **Johanne Jensdatter** blev født den **29. november 1798** i Karby sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 27. januar året efter. Gennem årene tjente hun forskellige steder, og hun blev først gift som 44-årig den **17. november 1843** i Karby Kirke. Gommen var **Niels Nielsen Kankelborg** (født den 9. april 1805 i Karby sogn som søn af Niels Pedersen Kankelborg og Karen Nielsdatter), som var ungkarl, og som den **26. juni 1841** havde **overtaget fæstet af den fædrene gård på Agerø (matrikel 5)** med et tilliggende på 438.000 kvadratalen svarende til 17 hektar eller 31 tønder land. Gården er senere blevet delt og gav bl.a. jord til skolen og kirken, men den lå omkring **Agerøvej 31**. Ifølge matrikelkort fra 1814 var der tale om en langstrakt parcel. Parret fik ingen børn. Johanne døde den **3. april 1868** 69 år gammel og blev begravet den 12. april. Niels døde **28. juni 1874** 69 år gammel og blev begravet den 5. juli. Begge blev begravet på Karby Kirkegård.



Figur 274 Matrikel 5 - kort fra 1814

3. **Anne Nielsdatter** blev født omkring **oktober 1755** i Karby sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 55** på side 151.

4. **Karen Nielsdatter** blev født omkring **december 1758** i Karby sogn, og hun blev døbt den 7. januar året efter i Karby Kirke. Ved folketællingen i 1787 tjente hun i præstegården i Karby. I **1790** blev hun gift med **Peder Hansen (Fruergaard)** (født omkring 1752 som søn af Hans Pedersen Fruergaard og Mette Jensdatter) i Karby Kirke. Han var året før blevet **enkemand efter Anne Elisabet Johansdatter** (født omkring 1759 som datter af Johan Pedersen Aabo og Anna Pedersdatter), som var død i barselsseng året før efter at være blevet forløst med et dødfødt drengbarn (parrets 4. barn). Bopælen var i **Outrup sogn på matrikel 17**, som havde et tilliggende på 259.670 kvadratalen svarende til lidt over 10 hektar eller $18\frac{1}{2}$ tønder land. Det er ikke længere en selvstændig ejendom, men den lå omkring adressen **T.O.R. Skole Vej 18**. Karen døde i **juli måned 1804** 48 år gammel og blev begravet den 29. juli på Outrup Kirkegård. Peder blev derefter gift med **Johanne Nielsdatter** fra Sundby i **1810**, og de fik 3 børn sammen. **Som en lidt usædvanlig ting kan nævnes, at Peder fik 3 hold tvillinger (1 hold med hver af de 3 koner)**. Peder døde den **1. august 1832** 49 år gammel og blev begravet den 7. august på Outrup Kirkegård. Karen og Peder fik 5 børn:

4.1. **Niels Pedersen** blev født den **31. juli 1795** i Outrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Præsten havde været tidligt oppe, da han noterer, at dåben skete klokken $5\frac{1}{2}$ om morgenen. Niels var med i folketællingen i **1801**, og han er **formentlig død samme år**, da der er en bror, som får samme navn i foråret 1802.

4.2. **Anne Lisbeth Pedersdatter** blev født den **8. maj 1799** i Outrup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 30. maj i Outrup Kirke. Den **15. februar 1824** blev hun gift med **Jens Pedersen (Gade)** (født den 19. april 1803 i Outrup sogn som søn af Peder Christensen og Anne Jensdatter) i Outrup Kirke. Jens overtog **matrikel 6^a** i Fjallerslev by, Outrup sogn på 1.072.460 kvadratalen svarende til 42 hektar eller 77 tønder land. Gården hed og hedder **Tuekærgaard**, og den er stadig i 2022 en selvstændig gård på **Byvej 3** i Fjallerslev. Jens døde allerede i **august 1828** 25 år gammel og blev begravet den 22. august på Outrup Kirkegård. Der var 2 små børn i familien på dét tidspunkt. Derefter blev Anne Lisbeth gift med **Esben Nielsen** (født omkring 1795 i Durup sogn i Harre Herred som søn af Niels Jensen og Inger Jensdatter) den **1. marts 1829** i Outrup Kirke. Før giftermålet havde Esben fået



Figur 276 Tuekærgaard - Byvej 3 i Fjallerslev



Figur 275 Auktion over bohove - Morsø Folkeblad 6. marts 1880

en søn⁷¹ udenfor ægteskab med Maren Nielsdatter i Nykøbing. Han overtog Tuekærgaard ved giftermålet og solgte den i januar 1860 til Niels Larsen Krog, hvorefter parret nød aftægt i forbindelse med gården. Anne Lisbeth døde **27. august 1867** 68 år gammel, og hun blev begravet den 1. september. Esben døde den **6. januar 1880** 86 år gammel og blev begravet den 13. januar. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård. Parret fik 5 børn.

4.3. **Peder Pedersen** blev født den **7. juli 1800** i Outrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 27. juli i Outrup Kirke. Han er med i folketællingen i 1801, men der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

⁷¹ Mads Christian Espersen - senere M. C. Holm, som var grundlægger af Dampskibsselskabet Norden. Der er en artikel om ham i "Dansk Biografisk Leksikon - Søfart og Luftfart - Skibsredere". https://biografiskeleksikon.lex.dk/M.C._Holm

4.4. **Niels Christian Pedersen (Fruergaard)** blev født den **30. marts 1802** i Outrup sogn som tvillingbror til Christen, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 19. april i Outrup Kirke. Den **1. april 1842** blev han gift med **Bente Marie Thomasdatter** (født den 14. januar 1798 i Tæbring sogn som datter af Thomas Christensen og Anne Johansdatter) i Tæbring Kirke. Begge var ret gamle (40 og 44 år), da de blev gift, og det var nok også en medvirkende årsag til, at de ikke fik børn sammen. Den **24. juni 1843** købte de en lille ejendom med **matrikel 11** i Ørndrup. Den var på 62.680 kvadratalen svarende til $2\frac{1}{2}$ hektar eller $4\frac{1}{2}$ tønder land, men den var dog stor nok til familiens underhold, også selv om de fik et plejebarn ind i husholdningen på et tidspunkt. Bente Marie døde den **6. maj 1860** 62 år gammel og blev begravet den 13. maj. Den **23. november samme år** blev Niels Christian gift med **Birthe Kirstine Pedersdatter/Nissen** (født den 23. november 1830 i Tæbring sogn som datter af Peder Jepsen og Mette Kathrine Pedersdatter) i Tæbring Kirke. Hun havde året i forvejen fået en søn uden at opgive faderens navn til kirkebogen. I en alder omkring 60 blev Niels Christian far til 2



Figur 279 Matrikel 11 på Ørndrupvej 4 lidt vest for Tæbring



Figur 277 Annonce i Morsø Folkeblad den 26. april 1887

døtre. Han døde den **26. april 1887** 85 år gammel og blev begravet den 3. maj. Birthe Kirstine sad herefter i uskiftet bo frem til 1891, hvor hun overdrog ejendommen til den ene af døtrene med en forpligtelse til at yde hende aftægt. Hun døde den **24. oktober 1907** knap 77 år gammel og blev begravet den 1. november. Alle 3 blev begravet på Karby Kirkegård.



Figur 278 Annonce i Morsø Folkeblad den 26. oktober 1907

4.5. **Christen Pedersen** blev født den **30. marts 1802** i Outrup sogn som tvillingbror til Niels, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 19. april i Outrup Kirke. Han kan følges til konfirmationen i 1819, men ellers er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

Else Nielsdatter og Niels Jensen

Efter Ingers død i vinteren 1766 blev Niels gift med **Else Nielsdatter** (født i 1735 i Outrup sogn som datter af Niels Odgaard og Johanne Andersdatter) den **23. september 1766** i Karby Kirke. Else døde omkring **marts 1790** cirka 55 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård. Else og Niels fik 2 børn:

5. **Inger Nielsdatter** blev født omkring **november 1767** i Karby som, og hun blev hjemmedøbt lige efter fødslen. Dåben blev publiceret den 13. december i Karby Kirke. Den **6. oktober 1797** blev hun gift med **Christen Andersen (Mark)** (født omkring 1766 som søn af Anders Jensen og Maren Christensdatter) i Outrup Kirke. De boede på **matrikel 18** i **Outrup sogn**, som havde et tilliggende på 569.340 kvadratalen svarende til $22\frac{1}{2}$ hektar eller $40\frac{1}{2}$ tønder land. Ejendommen er senere delt op, hvor **matrikel 18^a** nu (2022) ligger på **Vestmorsvej 57** mellem Outrup Stræde og Rakkeby. Inger døde den **3. juli 1833** 65 år gammel og blev begravet den 10. juli. Umiddelbart derefter blev ejendommen overdraget til sønnen Anders, som herefter ydede aftægt til faderen. Christen døde den **20. april 1851** 85 år gammel og blev begravet den 29. april. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård. Parret fik 2 børn:



Figur 280 Matrikel 18 - Vestmorsvej 57

5.1. **Maren Christensdatter** blev født den **29. maj 1799** i Outrup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 20. juni i Outrup Kirke. Den **19. september 1824** blev hun gift med **Peder Pedersen (Houmøller)** (født 7. maj 1796 i Outrup sogn som søn af Peder Johansen og Inge Marie Lauritsdatter) i Outrup Kirke.

Den **17. april 1827** overtog han fæstet af **matrikel 25** i V. Jølby by og **matrikel 10** i Dragstrup sogn. Senere (muligvis i 1840'erne) overgår ejendommen til selveje. En uges tid før Peders død blev ejendommen overdraget til sønnen Poul. Ejendommene er ikke længere selvstændige ejendomme, men de har ligget omkring **Kr. Koldsvej 35** i V. Jølby og **Dragstrupvej 29** i Dragstrup med en afstand på 2 kilometer. Ifølge matrikelkortet fra 1814 lå **Dragstrup Mølle**⁷² på matrikel 10. **Matrikel 25** var på 199.990 kvadratalen svarende til 8 hektar eller 14 tønder land, og **matrikel 10** med møllen var på 29.010 kvadratalen svarende til lidt over 1 hektar eller 2 tønder land. Af folketællingerne fremgår det, at Pouls erhverv var



Figur 281 Matrikel 25 (1) Kr. Koldsvej 35 og matrikel 10 (A) Dragstrupvej 29

⁷² Dragstrup Mølle kan have ligget et andet sted oprindeligt, for i forbindelse med arkæologiske udgravninger findes denne bemærkning: *Ved lavvande i Lyngbro Bæk sås i brinken ca. 100 m nord for Dragstrup Kirke en række kraftige, firkantede egetræspæle. Ved en mindre prøvegravning fandtes adskillige større og mindre, tilhuggede pæle, der kan være spor efter den forsvundne Dragstrup Mølle, der nævnes i skriftlige kilder fra 1500-tallet.* Det passer med, at den kan have ligget på matrikel 25 (Kr. Koldsvej 35).

feldbereder⁷³. Maren og Peder fik 5 børn sammen, hvoraf 2 døde i løbet af de første leveår. Maren døde den **23. januar 1837** 37 år gammel og blev begravet den 31. januar. Poul giftede sig herefter med **Dorthea Marie Poulsdatter** (født omkring 1811) den **26. maj samme år** i Dragstrup Kirke. Parret fik 4 børn, hvoraf den ældste døde cirka 1 år gammel. Peder døde den **19 september 1868** 72 år gammel og blev begravet den 26. september. Både han og Maren blev begravet på Dragstrup Kirkegård.

5.2. **Anders Christensen** blev født den **25. juni 1802** i Outrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 11. juli i Outrup Kirke. Den **18. oktober 1833** blev han gift med **Anne Jensdatter** (født den 3. juli 1803 i Hvidbjerg sogn som datter af Jens Andersen og Karen Nielsdatter) i Outrup Kirke. Samtidig **overtog Anders fødehjemmet på Vestmorsvej 57** - se kort på side 227. Ud over at være **gårdmand** var han også **tømmermand** - også efter at være gået på aftægt i 1856, hvor gården blev overdraget til datteren og svigersønnen med en aftægtsforpligtelse. Anne døde **9. marts 1864** 60 år gammel og blev begravet den 18. marts. Anders døde den **8. februar 1881** 78 år gammel og blev begravet den 16. februar. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård.

6. **Johanne Nielsdatter** blev født omkring **juni 1771** i Karby sogn, og hun blev døbt den 28. juni i Karby Kirke. Den **29. august 1799** blev hun gift med **Christen Michelsen** (født omkring 1769) i Karby Kirke. De boede på **matrikel 18** i Karby by og sogn, som dog ikke længere er en selvstændig ejendom, men er en del af **Bakkegård på Kringsholmen 7**. Ejendommen var på 537.830 kvadratalen svarende til 21 hektar eller 38 tønder land. Dertil kom et lille jordstykke i Torp på 950 m². Gården blev **solgt til sønnen Niels den 17. juni 1832** mod bl.a. aftægtsydelse til forældrene. Christen døde den **15. juni 1839** 70 år gammel, og han blev begravet den 23. juni. Johanne døde den **24. april 1841** 69 år gammel, og hun blev begravet den 7. maj. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. Parret fik 6 børn:



Figur 282 Matrikel 18 i Karby - kort fra 1842 – omtrentlig placering

⁷³ En garver, feldbereder eller lædertouger er en person, som hovedsageligt garver afhårede dyrehuder og skind for at konservere og blødgøre dem samt give dem forskellige egenskaber som styrke. Garverfaget som erhverv er et årtusindgammelt erhverv, da det er forudsætningen for, at man kan anvende skind som beklædning. Wikipedia.

6.1. **Michel Christensen** blev født den **15. juli 1800** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 5. oktober i Karby Kirke. Den **6. februar 1829** blev han gift med **Karen Jensdatter** (født den 29. marts 1800 i Karby sogn som datter af Jens Nielsen Høllede og Karen Jensdatter) i Karby Kirke. Uden at det er helt sikkert, er der en rimelig sandsynlighed for, at bo-



Figur 283 Matrikel 30 b øst for Karby Kirke - matrikelkort fra 1842

pælen var **matrikel 30^b** lidt øst for Karby Kirke (omkring **Næssundvej 462**). Der var tale om en lille jordlod på 11.730 kvadratalen svarende til $\frac{1}{2}$ hektar eller knap én tønde land. Man levede af jordlodden sammen med **daglejerarbejde**, og Karen **syede, vævede og lavede andet håndarbejde**, og døtrene slog ind på samme erhverv. De boede sammen med moderen indtil hendes død. Michel døde den **18. maj 1836** 35 år gammel og blev begravet den 27. maj. Herefter blev

Karen gift med **Peder Nielsen** (født omkring 1785 i Karby sogn) den 23. juli 1837 i Karby Kirke. Han døde den **26. april 1855** 70 år gammel, hvorefter Karen levede som enke sammen med de 2 døtre, som hun og Michel fik, indtil hun døde den **22. maj 1866** 66 år gammel, og hun blev begravet den 28. maj. Alle 3 blev begravet på Karby Kirkegård.

6.2. **Else Christensdatter** blev født den **8. juli 1803** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 11. september i Karby Kirke. Hun boede sammen med forældrene og broderen Niels, som havde overtaget fødehjemmet, frem til **1834**, hvor hun den **11. november** blev gift med **Michel Mathiesen Brochmann** (født omkring juni 1793 i Hvidbjerg sogn som søn af Mathis Brochmann og Sidsel Michelsdatter) i Karby Kirke. Han var enkemand efter **Anne Nielsdatter** (født i 1787 i Vester Assels sogn som datter af Niels Terkildsen og Maren Jensdatter), som han havde ét barn sammen med. Else døde den **12. marts 1836** 32 år gammel og blev begravet den 20. marts på Karby Kirkegård. Derefter blev Michel den **14. november 1837** gift med **Mette Marie Frantsdatter** (født den 9. december 1804 i Redsted sogn), som han fik 2 børn sammen med. Han døde den **25. oktober 1845** 52 år gammel og blev begravet den 3. november.

6.3. **Maren Christensdatter** blev født den **22. november 1806** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 7. december i Karby Kirke. Maren blev gift med **Bertel Hansen** (født den 13. maj 1807 i Hvidbjerg sogn som søn af Hans Erichsen og Mette Marie Bertelsdatter) den **17. november 1837** i Karby Kirke. Bertel havde overtaget fæstet af **matrikel 10⁷⁴** på Agerø under Glomstrup Gods, og han ydede aftægt til den tidligere fæster Jens Johansen. Gården blev overtaget til **selveje** den **31. maj 1883**, og den blev **overdraget** til **sønnen Hans Christian** ved skifte-



Figur 285 Matrikel 10 på Agerø - kort fra 1842



Figur 284 Annonce i Morsø Folkeblad den 14. januar 1885

retsat-
test **23. maj 1885**. Adressen er **Agerøvej 25**. Maren døde den **7. december 1874** 68 år gammel og blev begravet den 18. december. Bertel døde den **11. januar 1885** 77 år gammel og blev begravet den 18. januar. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. De fik 3 sønner - den ene døde cirka 8 måneder gammel.

6.4. **Karen Christensdatter** blev født den **22. januar 1808** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 1. marts i Karby Kirke. Hun døde i **april 1809** 1 $\frac{1}{4}$ år gammel og blev begravet den 9. april på Karby Kirkegård.

6.5. **Niels Christensen** blev født den **9. november 1810** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret i julen samme år i Karby Kirke. Den **28. december 1833** blev han gift med **Dorthe Johanne Nielsdatter** (født den 26. juli 1810 i Redsted sogn som datter af Niels Mark og Kirsten Laursdatter) i Karby Kirke. Den **17. juni året før** havde Niels **overtaget fødehjemmet på matrikel 18 (Vestmorsvej 57)** - se side 227. Han overtog en aftægtsforpligtelse overfor forældrene, og på dét tidspunkt boede søsteren Else også på gården indtil hendes giftermål i 1834. Parret fik 7 børn. Dorthe døde den **6. februar 1861** 50 år gammel og blev begravet den 17. februar på Karby Kirkegård. Derefter blev Niels gift med **Karen Marie Pedersdatter** (født den 30. juli 1818 i Karby sogn som datter af Peder Laursen



Figur 286 Matrikel 17c - Karbymark 9 - kort 2022

⁷⁴ Gårdens navn var Vejlgård, og den er omtalt i en artikel om Agerøs Gårdshistorie af Ole P. Colding. <http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1970/Col-ding,%20Ole%20P.%20%20Ager%C3%B8%20g%C3%A5rdshistorie.pdf>

Høllede og Dorthe Jensdatter) den **1. december 1865** i Karby Kirke. Den **21. juni 1872** blev gården på **matrikel 18** solgt og i stedet for købes en mindre ejendom på **matrikel 17^c** på lidt over 4 hektar eller $7\frac{1}{2}$ tønder land. Den blev solgt igen den **21. september 1880** til en **plejesøn Johannes Nielsen**, og familien oppebar herefter en aftægtsforpligtelse. Niels døde den **25. februar 1893** 82 år gammel og blev begravet den 5. marts. Karen Marie døde den **8. december 1899** 81 år gammel og blev begravet den 15. december. Alle 3 blev begravet på Karby Kirkegård.

6.6. **Kirsten Christensdatter** blev født den **6. september 1813** i Karby og blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 19. oktober i Karby Kirke. Hun døde den **29. november 1813** $3\frac{1}{2}$ måned gammel, og hun blev begravet den 2. januar 1814. Det kan undre med den store afstand mellem dødsdagen og begravelsesdagen, men der er ikke notater i kirkebogen om årsagen.

112 Christen Marqvorsen

Christen Marqvorsen blev født omkring **september 1701** i Karby sogn, og han blev døbt den 9. oktober i Karby Kirke. Han var søn af **Marqvor Christensen (ane nr. 224 - side 305)** og **Anne Madsdatter (ane nr. 225 - side 305)**. I forbindelse med faderens død i 1730 er der en stor sandsynlighed for, at han har overtaget **selvejergården** på **matrikel 8^a** i Torp by, Karby sogn. Den havde 2 parceller på i alt 633.650 kvadratalen svarende til 25 hektar eller 45 tønder land. Ejendommen er nu (2022) udstykket, så der kun er bygningsparcellen på 2 hektar tilbage. Den ligger på **Gaardvejen 6** i **Torp** og har navnet "**Damgård**". Han døde omkring **oktober 1763** 62 år gammel og blev begravet den 9. oktober på Karby Kirkegård.



Figur 287 Matrikel 8a - Damgård - Gaardvejen 6

113 Johanne Pedersdatter

Johanne Pedersdatter blev født omkring **marts 1709** i Hvidbjerg sogn og blev døbt i Hvidbjerg Kirke. Hun var datter af **Peder Pedersen (ane nr. 226 - side 306)** og **Karen Nielsdatter (ane nr. 227 - side 306)**. Hun døde i februar 1772 62 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.

Johanne Pedersdatter og Christen Marqvorsen

Christen og Johanne blev gift den **1. maj 1735** i Hvidbjerg Kirke. Parret fik 4 børn:

1. **Marqvor Christensen** blev født omkring **juni 1736** i Karby sogn, og han blev døbt den 17. juni i Karby Kirke. Ved folketællingen i februar 1787 var han stadig ugift, og han var noteret som **gårdfæster i Torp**. Det kunne tyde på, at han havde overtaget fæstet af fødehjemmet (se side 231), men der er indtil videre ikke fundet noget om det. Den **17. november 1787** blev han gift med **Maren Christensdatter March** (født omkring november 1766 i Karby sogn som datter af Christen Jensen og Sophie Pedersdatter) i Karby Kirke. Marqvor døde omkring **juni 1792** 56 år gammel og blev begravet den 6. juli på Karby Kirkegård. På det tidspunkt var Maren gravid med deres 4. barn. Derefter blev **Maren gift 2 gange**. Hendes 2. ægteskab var med **Søren Christensen Agger** (se side 290) (født omkring oktober 1763 i Karby sogn som søn af Christen Sørensen Søndergaard og Anne Christensdatter Hald) den **27. november 1792** i Karby Kirke, og de fik sammen 2 børn, inden Søren døde i **maj 1796**, mens Maren var gravid med deres 2. barn. Det 3. ægteskab var med **Sørens bror Christen Christensen Agger**⁷⁵ (født omkring februar 1766 som søn af Christen Sørensen Søndergaard og Anne Christensdatter Hald) den **27. november 1797**, og de fik sammen 2 børn. Maren døde den **31. marts 1824** 57 år gammel og blev begravet den 6. april på Karby Kirkegård. Maren og Marqvor fik sammen 4 børn:
 - 1.1. **Christen Marqvorsen** blev født omkring **oktober 1788** i Karby sogn, og han blev døbt den 16. november i Karby Kirke. Han døde i **juni 1797** 8 år gammel og blev begravet den 11. juni på Karby Kirkegård.
 - 1.2. **Johanne Marqvorsdatter** blev født omkring **marts 1790**, og hun døde i **april samme år** 12 dage gammel.
 - 1.3. **Johanne Marqvorsdatter** blev født omkring **april 1791** i Karby sogn, og hun blev døbt den 25. april i Karby Kirke. Den **18. februar 1821** blev hun gift med **Jens Jensen** (født den 22. november 1786 i Skyum sogn i Hassing Herred som søn af Jens Christensen Müller) i Karby Kirke. De boede i **Skyum i Thy**, hvor Jens var **daglejer**, og hvor de senere begge blev benævnt som **almisselemmer**⁷⁶. Johanne døde den **13. februar 1864** 72 år gammel og blev begravet den 21. februar. Jens døde den **28. marts 1866** 69 år gammel og blev begravet den 6. april. Parret fik 4 børn.

⁷⁵ Christen Christensen Agger er omtalt i en artikel i Historisk Aarbog for Thisted Amt 1946 af svigersønnen A. C. Skyum: "En gammel Skolelærer".

<https://docplayer.dk/151272805-Historisk-a-a-r-b-o-g.html>

⁷⁶ Et almisselem var en person, som modtog almisser i form af naturalier (mad og tøj) - eller et pengebeløb fra sognets fattigkasse. Det var ikke velset at ligge sognet til last.

1.4. **Sophie Marqvorsdatter** blev født i **oktober 1792** i Karby sogn, og hun blev døbt den 21. oktober i Karby Kirke. Den **29. september 1826** blev hun gift med Mads Hendrichsen, og deres fælles liv og levned er beskrevet på **side 216**.

2. **Karen Christensdatter** blev født omkring **januar 1738** i Karby sogn, og hun blev døbt den 3. februar i Karby Kirke. Den **13. december 1763** blev hun gift med **Niels Jensen (Høllede)** (født omkring december 1730 i Karby sogn som søn af Jens Christensen og Ingeborg Nielsdatter) i Karby Kirke. Deres bosted er ikke fundet med sikkerhed, men ud fra tilnavnet kunne det være gården Høllede, som fremgår af gamle protokoller. Karen døde den **september 1777** 39 år gammel og blev begravet den 28. september. Herefter giftede Niels sig med **Kirsten Jensdatter** (født omkring 1745) den **7. april 1778**, og de fik 4 børn sammen. Niels døde i **februar 1802** 71 år gammel og blev begravet den 12. februar. Karen og Niels blev begge begravet på Karby Kirkegård. De fik 4 børn sammen:

2.1. **Ingeborg Nielsdatter** blev født omkring **november 1764** i Karby sogn, og hun blev døbt den 8. december i Karby Kirke. Den **29. november 1799** blev hun gift med **Niels Christensen** (født omkring 1770) i Karby Kirke. Ved folketællingen i 1834 lever han af sin jordlod og er **tømmermand**. Ingeborg døde den **12. december 1840** 76 år gammel og blev begravet den 20. december. Niels døde den **16. november 1843** 73 år gammel og blev begravet den 26. november. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård.

2.2. **Johanne Nielsdatter** blev født omkring **februar 1767** i Karby sogn, og hun blev døbt den 8. marts i Karby Kirke. I **1787** blev hun gift med **Frantz Christensen** (født omkring marts 1756 i Vejerslev sogn som søn af Christen Svane og Karen Christensdatter) i Karby Kirke. Frantz havde **matrikel 9 i Sindbjerg by, Redsted sogn i fæste under Blidstrup Gods**. Den havde 3 parceller på i alt 1.417.590 kvadratalen svarende til 56 hektar eller 101 tønder land. Det er ikke længere en selvstændig ejendom, men en del af den er nu (2022) en del af **Højgaard på Gammel Møllevej 19**. Frantz døde den **25. marts 1827** 71 år gammel og blev begravet den 4. april. Johanne døde den **4. april 1846** 79 år gammel og blev begravet den 13. april. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård. De sidste mange år boede Johanne som aftægtskone - formentlig i forbindelse med sønnen Christens gård. Parret fik 7 børn.



Figur 288 Matrikel 9a - Gammel Møllevej 19 - Højgaard

2.3. **Jens Nielsen (Møller)** blev født omkring **oktober 1769** i Karby sogn, og han blev døbt den 4. november i Karby Kirke. Den **30. januar 1795** blev han gift med **Else Christensdatter** (født omkring marts 1774 i Karby sogn, som datter af Christen Christensen og Maren Andersdatter) i Karby Kirke. De boede på en **ejendom i Torp by**, som indtil videre ikke er identificeret. Jens døde den **26. april 1834** 64 år gammel og blev begravet den 4. maj. Else boede derefter som aftægtskone, indtil hun døde den **9. maj 1849** 75 år gammel. Hun blev begravet den 18. maj. Begge blev begravet på Karby Kirkegård.

- 2.4. **Christen Nielsen** blev født omkring **juli 1774** i Karby sogn og blev døbt i Karby Kirke. Han ses i folketællingen i 1787 hos forældrene, men der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
3. **Peder Christensen** blev født omkring **juli 1741** i Karby sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 56** på side 155.
4. **Christen Christensen** blev født omkring **september 1744** i Karby sogn, og han blev døbt den 20. september i Karby Kirke. **Omkring 1778** blev han gift med **Inger Lauritsdatter** (født omkring august 1743 i Boddum sogn i Refs Herred som datter af Laurits Andersen og Kirsten Lauritsdatter). Parret fik tilsyneladende ingen børn, og Inger døde i **oktober 1793** 50 år gammel. Hun blev begravet den 29. oktober på Hvidbjerg Kirkegård. Derefter blev Christen gift med enten **Anne Christensdatter** eller Anne Pedersdatter - svært at konkretisere ud fra tilgængelige oplysninger. Christen døde i **august 1805** 60 år gammel og blev begravet den 25. august på Hvidbjerg Kirkegård.

114 Jens Christensen

Jens Christensen blev født i **marts 1707** i Vester Assels sogn, og han blev døbt i Vester Assels Kirke. Han var søn af **Christen Svenningsen** (**ane nr. 228** - side 307) og én indtil videre ukendt moder. Han døde i **september 1766** 59 år gammel og blev begravet på Vester Assels Kirkegård. Han var mest kendt under navnet **Jens Krogh**, hvilket kan hænge sammen med, at hans jord hørte til Krogaardens marker.

115 Maren Jensdatter

Maren Jensdatter blev født omkring **1713**. Indtil videre er der ikke sikre oplysninger om forældre. Efter Jens' død i 1766 blev hun gift med **Poul Graversen** (født omkring 1747 som søn af Gravers Poulsen) den **10. marts 1769**. Hun **døde før 1799**, hvor Poul indgår nyt ægteskab. Hun blev således omkring 85 år gammel. Hun nævnes også som **Maren Storgaard**, som muligvis kan relatere hende til gården "Storgaard" i den vestlige udkant af Vester Assels.

Maren Jensdatter og Jens Christensen

Maren og Jens blev gift omkring 1750, og de fik 3 børn:

1. **Niels Jensen** blev født omkring juni 1753 i Vester Assels sogn og blev døbt den 24. juni i Vester Assels Kirke. Den 9. juli 1784 blev han gift med **Anne Andersdatter** (født omkring juli 1760 i Vester Assels sogn som datter af **Anders Nielsen Kjeldgaard** (ane nr. 120 - side 246) og **Else Sørensdatter** (ane nr. 121 - side 247)) i Vester Assels Kirke. De boede på **matrikel 5** i Vester Assels by og sogn, som var en **fæstegård under Peterslund**



Figur 289 Matrikel 5 i Vester Assels

i Øster Assels. Den havde et areal på 607.960 kvadratalen svarende til 24 hektar eller 43 tønder land fordelt på 4 parceller. Ejendommen eksisterer ikke længere, men er nu (2022) en del af **Strædet 38**. Efter Niels' død fortsatte **Anne fæstet**, og i forbindelse med skiftet efter hendes død får **datteren Margrethe aftægt på ejendommen**. Ejendommen blev **overtaget af svigersønnen Christen Christensen Barslev**, hvis første kone var **datteren Sidsel**. Niels døde 14. april 1828 74 år gammel og blev begravet den 20. april. Anne døde den 8. december 1834 74 år gammel og blev begravet den 14. december. Begge blev begravet på Vester Assels Kirkegård. Parret fik 10 børn:

- 1.1. **Else Nielsdatter** blev født omkring april 1784 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 24. april i Vester Assels Kirke. Hun var med hos forældrene ved folketællingen i 1787, men må formentlig være **død før 1791**, hvor der fødes en datter med samme navn.
- 1.2. **Maren Nielsdatter** blev født omkring november 1786 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 26. november i Vester Assels Kirke. Den 6. august 1813 blev hun gift med **Frands Sørensen** (født omkring 1770) i Vester Assels Kirke. Han var enkemand efter **Sidsel Larsdatter**, som var død i april måned samme år. De fik sammen ét barn. Familien boede på **matrikel 7** i Vester Assels, som var en ejendom på 225.570 kvadratalen svarende til 9 hektar eller 16 tønder land fordelt på 3 parceller. Den lå nord for den nuværende (2022) **Mygdamgård (Møllebjerget 20)** op mod sognegrænsen ved Storup Å, og ejendommen er formentlig lagt ind under denne gård. Ud over at leve af jorden var han også **tømmermand** ifølge folketællingen i 1801. Frands døde den 24. januar 1847 76 år gammel og blev begravet den 31. januar. Maren døde den 1. juli 1859 72 år gammel og blev begravet den 4. juli. Begge blev begravet på Vester Assels Kirkegård.



Figur 290 Matrikel 7 nord for Mygdamgård - kort fra 1842

- 1.3. **Jens Nielsen** blev født omkring **juni 1789** i Vester Assels sogn, og han blev døbt den 12. juli i Vester Assels sogn. Han døde den **22. juni 1794** 5 år gammel og blev begravet på Vester Assels Kirkegård.
- 1.4. **Else Nielsdatter** blev født omkring **september 1791** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 16. oktober i Vester Assels Kirke. Den **24. september 1815** blev hun gift med **Peder Christian Christensen** (født omkring august 1792 i Vile sogn i Harre Herred som søn af Christen Pedersen og Karen Christensdatter, der samme dag fik datteren Mette) i Vester Assels Kirke. Efter giftermålet blev han i daglig tale benævnt med **efternavnet Krogh** efter den familie, som han giftede sig ind i. Han levede af **håndarbejde** og gik ud som **daglejer**. Ved dødsfaldet er han noteret som **fattiglem**. Han døde den **9. juni 1869** 78 år gammel og blev begravet den 15. juni. Else døde den **18. juni 1870** 78 år gammel og blev begravet den 23. juni. Begge blev begravet på Vester Assels Kirkegård.
- 1.5. **Anders Nielsen** blev født omkring **april 1794** i Vester Assels sogn, og han blev døbt den 13. juli i Vester Assels Kirke. Den 9. april 1809 blev han konfirmeret i Vester Assels Kirke samtidig med søsteren Margrethe. Han døde i **april 1811** 17 år gammel og blev begravet den 29. april på vester Assels Kirkegård.
- 1.6. **Margrethe Nielsdatter** blev født den **5. juli 1795** i Vester Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun blev konfirmeret samme dag som broderen Anders. Ved folketællingen i 1834 opholdt hun sig hos Christen (søster Sidsels efterlevende mand), hvor også hendes moder opholdt sig. **Hun blev her betegnet som vanvittig**. Hun forblev at være ugift, og hun døde den **23. december 1853** 58 år gammel og blev begravet den 1. januar 1854 på Vester Assels Kirkegård.
- 1.7. **Sidsel Nielsdatter** blev født den **7. september** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt senere på efteråret i Vester Assels Kirke. Den **9. november 1828** blev hun gift med **Christen Christensen Barslev** (født den 17. september 1794 i Jegindø sogn som søn af Christen Andersen og Martha Christensdatter) i Vester Assels Kirke. De **overtog Sidsels barndomshjem på matrikel 5** - se kort på side 235, og denne ejendom gik senere **videre til den næste generation**, idet den blev overtaget af deres eneste barn Ellen Marie og dennes ægtefælle. Sidsel døde den **8. september 1833** 36 år gammel, og hun blev begravet den 15. september. Christen blev herefter gift med **Kirsten Christensdatter** (født omkring august 1791 i Vester Assels sogn som datter af Christen Jensen Lyng og Mette Jensdatter) den **15. november samme år** i Vester Assels Kirke - 2 måneder efter Sidsels død. Ægteskabet var barnløst. Christen døde den **11. januar 1862** 67 år gammel, og han blev begravet den 21. januar. Kirsten døde godt og vel et år senere den **24. marts 1863** 71 år gammel og blev begravet den 1. april. Alle 3 blev begravet på Vester Assels Kirkegård.
- 1.8. **Jens Nielsen** blev født den **25. juli 1799** i Vester Assels sogn, og han blev hjemmedøbt den 28. juli. Han døde den **4. august 1799** 1½ uge gammel og blev begravet på Vester Assels Kirkegård.

- 1.9. **Mette Kirstine Nielsdatter** blev født den **8. september 1800** i Vester Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Den **15. april 1824** blev hun gift med **Christen Sørensen Tousgaard** (født omkring september 1786 i Vester Assels sogn som søn af Søren Gundesen og Kirsten Nielsdatter) i Vester Assels Kirke. Han var **fraskilt (november 1823) fra Maren Nielsdatter**, som han havde 3 børn sammen med, og som på dét tidspunkt sad **fængslet i Viborg Tugthus** med en dom på 8 års fængsel for **forsøg på at myrde gemalen**. Han var **husmand og daglejer**, og ved folketællingen i 1834 blev det oplyst, at **børnene var almisselemmer under fattigvæsenets tilsyn**. Christen døde den **5. juli 1846** 59 år gammel og blev begravet den 12. juli på Redsted Kirkegård. I de næste mange år boede Mette i et hus sammen med ét eller flere af børnene. Ved folketællingen i 1870 var hun **husholderske hos Peder Nielsen Schouboe**, som var enkemand efter **Kirsten Andersdatter (ane nr. 23 - side 72)**. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om Mette Kirstine. Sammen med Christen fik hun 5 børn.
- 1.10. **Mette Sofie Nielsdatter** blev født den **29. maj 1803** i Vester Assels sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 19. juni i Vester Assels Kirke. I folketællingen i 1834 tjener hun på **Herregaarden Lund** i Øster Assels sogn, og umiddelbart derefter flytter hun til Jegindø, idet hun bliver gift med **Niels Nielsen** (født 22. august 1808 i Jegindø sogn som søn af Niels Jensen og Karen Nielsdatter) den **31. januar 1836** i Jegindø Kirke. Han ernærede sig som **fisker**. Han døde den **27. maj 1853** 44 år gammel og blev begravet den 31. maj. Derefter boede Mette Sophie sammen med ét eller flere af parrets 3 børn og ernærede sig blandt andet med **håndarbejde**. Der var ikke "en dans på roser", for hun **endte sine dage på fattighuset** under offentlig forsørgelse den **23. januar 1890** 86 år gammel, og hun blev begravet den 29. januar. Begge blev begravet på Jegindø Kirkegård.
2. **Sidsel Jensdatter** blev født omkring **september 1756** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 10. oktober i Vester Assels Kirke. Hun døde omkring **december samme år** 3 måneder gammel og blev begravet den 5. december på Vester Assels Kirkegård.
3. **Sidsel Jensdatter** blev født omkring **maj 1759** i Vester Assels sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 57 - se side 155**.

116 Niels Nielsen Fuurbo

Niels Nielsen Fuurbo blev født omkring 1714 i enten Alsted eller Jørsby sogne. Kirkebøgerne begge steder er så medtaget, at det indtil videre ikke har været muligt at finde fødestedet præcist. Han var søn af Niels Furboe (ane nr. 232 - side 307) og Maren Jensdatter (ane nr. 233).

Han var fæstegårdmand under Nandrup Gods i Alsted sogn. Det var matrikel 9, som hed Alsted Østergaard. I 2022 ligger ejendommen på Årnakke 19 + 29. Arealet var på 1.311.650 (1.150.730 + 160.920) kvadratalen svarende til 52 hektar eller 94 tønder land.

Skiftet efter ham blev foretaget af Damsgaard Gods den 29. oktober 1781, men det er svært at tyde, da det er lidt medtaget i kanterne. Tydnin-gen er udsat indtil videre.

Niels døde i september 1781 67 år gammel, og han blev begravet den 1. oktober på Alsted Kirkegård.



Figur 291 Årnakke 19 (midten) / 29 (højre) - kort 1842

117 Mette Pedersdatter

Mette Pedersdatter blev født omkring april 1717 i Flade sogn, og hun blev døbt den 11. april i Flade Kirke. Hun var datter af Peder Sørensen Buchhave (ane nr. 234 - side 307) og Mette Jensdatter (ane nr. 235 - side 308). Hun døde den 25. januar 1755 37 år gammel og blev begravet den 30. januar på Alsted Kirkegård.

Mette Pedersdatter og Niels Nielsen Fuurbo

Mette og Niels blev gift den 30. oktober 1740 i Flade Kirke, og de fik 8 børn:

1. **Magrethe Nielsdatter** blev født i foråret 1741 i Alsted sogn, og hun blev døbt den 11. juni i Alsted Kirke. Den 26. februar 1767 blev hun gift med **Jens Christensen Skrædder** (født omkring december 1740 på Fuur som søn af Christen Jensen Skrædder og Mette Pedersdatter) i Alsted Kirke, og herefter var hun bosiddende på Fuur. Jens døde i november 1790 50 år gammel og blev begravet den 28. november. Magrethe døde i november 1800 59 år gammel og blev begravet den 9. november. Begge blev begravet på Fuur Kirkegård. Parret fik 7 børn, hvoraf 2 døde som ganske små.

- 1.1. **Boel Jensdatter** blev født omkring **januar 1768** i Fuur sogn, og hun blev døbt den 2. februar i Fuur Kirke. Den **18. december 1796** blev hun gift med **Knud Andersen** (født omkring december 1771 på Fuur som søn af Anders Mortensen og Else Sørensdatter) i Fuur Kirke. Knud døde den **7. marts 1808** 36 år gammel og blev begravet den 13. marts. Parret fik 5 børn, hvoraf kun 2 nåede voksenalderen. Herefter blev Boel gift med **Rasmus Jensen** (vielsesdatoen er indtil videre ukendt) (født omkring juli 1793 i Thorum sogn i Harre Herred). De fik tilsyneladende ingen børn. Rasmus døde den **3. april 1832** 40 år gammel og blev begravet den 8. april. Boel døde den **16. maj 1844** 76 år gammel og blev begravet den 23. maj. Alle 3 blev begravet på Fuur Kirkegård.
- 1.2. **Niels Jensen Skrædder** blev født omkring **juli 1769** i Fuur sogn, og han blev døbt den 30. juli i Fuur Kirke. Den **13. november 1803** blev han gift med **Mette Pedersdatter** (født omkring december 1773 i Fuur sogn som datter af Peder Jensen Schiødt og Anna Christensdatter Thise) i Fuur Kirke. Parret fik 5 børn, hvoraf de 2 døde som ganske små. Niels døde den **21. maj 1841** 71 år gammel og blev begravet den 27. maj. Mette døde den **7. september 1855** 81 år gammel og blev begravet den 13. september. Begge blev begravet på Fuur Kirkegård.
- 1.3. **Christen Jensen Skrædder** blev født omkring **april 1771** i Fuur sogn, og han blev døbt den 5. maj i Fuur Kirke. Han forblev ugift, og han døde den **24. september 1842** 71 år gammel. Han blev begravet den 2. oktober på Fuur Kirkegård.
- 1.4. **Mette Jensdatter** blev født omkring **september 1776** i Fuur sogn, og hun blev døbt den 22. september i Fuur Kirke. Den **15. november 1807** blev hun gift med **Jens Thøgersen** (født omkring november 1778 i Fuur sogn som søn af Thøger Jensen og Karen Iversdatter) i Fuur Kirke. Parret fik 3 børn. Jens døde den **14. juli 1853** 74 år gammel og blev begravet den 20. juli. Mette døde den **1. september 1856** 80 år gammel og blev begravet den 7. september. Begge blev begravet på Fuur Kirkegård.
- 1.5. **Peder Jensen Skrædder** blev født omkring **juli 1779** i Fuur sogn, og han blev døbt den 25. juli i Fuur Kirke. Den **26. oktober 1817** blev han gift med **Maren Jepsdatter** (født september 1792 i Junget sogn i Nørre Herred i Salling som datter af Jeppe Espersen og Maren Stephansdatter) i Fuur Kirke. Parret fik 10 børn, hvoraf flere ikke nåede voksenalderen. Peder døde den **14. juli 1857** 78 år gammel og blev begravet den 19. juli. Maren døde den **9. september 1876** 84 år gammel og blev begravet den 17. september. Begge blev begravet på Fuur Kirkegård.
- 1.6. **Michel Jensen** blev født omkring **oktober 1782** i Fuur sogn, og han blev døbt den 3. november i Fuur Kirke. Han døde i **marts 1785** 2½ år gammel og blev begravet den 9. marts på Fuur Kirkegård.
- 1.7. **Michel Jensen** blev født i **1786** i Fuur sogn, og han døde i **september samme år** - formentlig ganske spæd. Han blev begravet den 10. september på Fuur Kirkegård.

2. **Peder Nielsen Fuurbo** blev født omkring **juli 1742** i Alsted sogn, og han blev døbt den 22. juli i Alsted Kirke. Den **20. november 1779** blev han gift med **Bigete (Birthe) Christensdatter** (født omkring april 1753 i Alsted sogn som datter af Christen Arntsen og Karen Larsdatter. Parret bosatte sig i **Tæbring sogn**, og i forbindelse med folketællingen i 1787 er han noteret som "**husmand med god auvling**". Peder døde i **august 1807** 65 år gammel og blev begravet den 25. august. Birthe boede herefter som aftægtskone hos sønnen, indtil hun døde den **2. februar 1835** 80 år gammel og blev begravet den 8. februar. Begge blev begravet på Tæbring Kirkegård. Parret fik ét barn:
- 2.1. **Christen Pedersen** blev født omkring **1781** i Tæbring sogn. Kirkebogen er i dårlig stand og giver ikke svar på fødselsdagen. Den **13. marts 1812** blev han gift med **Ane Christensdatter** (født omkring 1781 i Outrup sogn som datter af Christen Knudsen og Kirsten Pedersdatter) i Outrup Kirke. De fik 3 børn, hvoraf kun det ene nåede voksenalderen. Et barn var dødfødt, og et andet barn døde 2 dage gammel. Christen døde den **8. oktober 1834** 53 år gammel og blev begravet den 17. oktober. Ane døde den **16. august 1850** 69 år gammel og blev begravet den 23. oktober. Begge blev begravet på Tæbring Kirkegård.
3. **Christen Nielsen Furboe** blev født den **13. januar 1744** i Alsted sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 58** - se side 157.
4. **Maren Nielsdatter** blev født omkring **maj 1745** i Alsted sogn, og hun blev døbt den 7. juni i Alsted Kirke. Hun blev konfirmeret i 1764, og hun ses i forbindelse med skiftet efter faderen i 1781. Derefter har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.
5. **Niels Nielsen Furboe** blev født omkring **december 1746** i Alsted sogn, og han blev døbt den 18. december i Alsted Kirke. Han blev konfirmeret i 1764, og han ses i forbindelse med skiftet efter faderen i 1781. Derefter har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.
6. **Zidse Nielsdatter** blev født omkring **nytår 1748/49** i Alsted sogn, og hun blev døbt den 12. januar i Alsted Kirke. Hun **døde mindre end 2 år gammel inden 1751**, hvor en datter får samme navn.
7. **Zidse Nielsdatter** blev født omkring **nytår 1750/51** i Alsted sogn, og hun blev døbt den 6. januar i Alsted Kirke. Hun døde i **februar 1755** 4 år gammel og blev begravet den 11. februar på Alsted Kirkegård.
8. **Mette Nielsdatter** blev født omkring **august 1752** i Alsted sogn, og hun blev døbt den 10. september i Alsted Kirke. Hun blev gift med **Christen Pedersen** (født omkring 1757 i Tødsø sogn som søn af Peder Vestergaard Hundborg og Anna Christensdatter) den **24. juli 1778** i Tødsø Kirke. Han optrådte også som **Christen Vestergaard** og **Christen Hundborg** - *mange navne gør det "sjovt" at være slægtsforsker!* Mette døde i **august 1812** 60 år gammel og blev begravet den 16. august på Tødsø Kirkegård. Derefter blev Christen gift med **Maren Laustdatter** (født omkring maj 1790 i Galtrup sogn som datter af Laurits Thorkildsen og Maren Christensdatter) den **21. november samme år** i Galtrup Kirke. De fik 4 børn sammen. Maren døde den **19. juni 1837** 47 år gammel, hvorefter Christen blev gift med **Ane**

Arentzdatter den **8. oktober** samme år. Christen døde den **15. december 1849** 92 år gammel og blev begravet den 22. december på Tødsø Kirkegård. Mette og Christen fik 8 børn sammen:

- 8.1. **Peder Christensen** blev født omkring **september 1778** i Tødsø sogn, og han blev døbt den 4. oktober i Tødsø Kirke. Den **24. oktober 1802** blev han gift med **Anne Marie Andersdatter** (født omkring maj 1770 i Tødsø sogn som datter af Anders Jensen Have og Maren Christensdatter) i Galtrup Kirke. Hun var **enke efter Peder Thomsen**, der var død 4 måneder før giftermålet med Peder Christensen, og som hun havde 2 børn sammen med. Der ud over havde hun **ét barn fra ungdomsårene med Niels Thomassen som udlagt barnefader**. Peder Christensen og Anne Marie fik 3 børn sammen, men så skete det, at **Peder blev udlagt som barnefader** til et barn udenfor ægteskabet i 1823, og det medførte en **skilsmisse med Anne Marie**. At dømme efter folketællingen i 1834 boede de dog ret tæt på hinanden, idet der kun var én familie mellem de 2 husstande. Anne Marie boede sammen med 2 af børnene, og hun døde den **6. november 1841** 71 år gammel. Hun blev begravet på Galtrup Kirkegård. Peder fik "**den nye forelskelse**" som **husbestyrerinde**, uden at de på noget tidspunkt blev gift. Peder døde den **19. december 1845** 67 år gammel og blev begravet den 28. december på Galtrup Kirkegård.
- 8.2. **Else Christensdatter** blev født i **december 1780** i Tødsø sogn, og hun blev døbt den 1. januar 1781 i Tødsø Kirke. **Først i 1800-tallet** bliver hun gift med **Søren Pedersen Nissum**, som hun fik mindst 3 børn sammen med. Søren døde den **16. januar 1837** 69 år gammel og blev begravet den 22. januar. Else døde den **22. februar 1867** 86 år gammel og blev begravet den 3. marts. Begge blev begravet på Galtrup Kirkegård. Hun sluttede tilværelsen som **fattiglem**.
- 8.3. **Sidsel Christensdatter** blev født først på året **1783** i Tødsø sogn og blev døbt i Tødsø Kirke. Da hun ikke er med i familien ved folketællingen i 1787, hvor hun ville være cirka 4 år gammel, må det formodes, at hun er **død inden 1787**.
- 8.4. **Anna Christensdatter** blev født omkring **september 1785** i Tødsø sogn, og hun blev døbt den 16. oktober i Tødsø Kirke. Hun forblev ugift, og hun døde den **28. juni 1854** 68 år gammel. Hun blev begravet den 2. juli på Tødsø Kirkegård. Hendes sidste bopæl var på **fattighuset i Tødsø**.
- 8.5. **Mette Christensdatter** blev født omkring **januar 1787** i Tødsø sogn. Efter kirkebogen blev hun døbt den 5. april i Tødsø Kirke, men der er en vis sandsynlighed for, at hun var blevet hjemmedøbt kort tid efterfødslen, da man formentlig ikke ville lade barnet være udøbt i næsten 3 måneder. Hun blev gift med **Peder Jensen Kjergaard** (født 30. januar 1786 i Galtrup sogn som søn af Jens Jensen og Mette Jensdatter) den **8. december 1809**. Familien boede i et jordløst hus, og Peder har arbejdet som **daglejer**. Parret fik 6 børn. Peder døde den **5. februar 1850** 64 år gammel og blev begravet den 10. februar. Mette døde den **22. maj 1871** 84 år gammel og blev begravet den 28. maj. Begge blev begravet på Tødsø Kirkegård. Efter Peders død boede Mette stadig i huset og havde ét eller flere af børnene boende.

- 8.6. **Niels Christensen** blev født i **marts 1790** i Tødsø sogn, og han blev døbt den 1. april i Tødsø Kirke. Han døde i **januar 1793** knap 3 år gammel og blev begravet den 27. januar på Tødsø Kirkegård.
- 8.7. **Sidsel Christine Christensdatter** blev født omkring **november 1793** i Tødsø sogn, og hun blev døbt den 7 december i Tødsø Kirke. Hun boede ved folketællingen i 1834 hos søsteren Else i Galtrup sogn, men der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

Kirsten Nielsdatter og Niels Nielsen Fuurbo

Niels blev herefter gift med **Kirsten Nielsdatter** (født omkring 1732 i Alsted sogn som datter af Niels Nielsen og Maren Jensdatter) den **12. august 1755** i Alsted Kirke. Kirsten døde i **maj 1762** 30 år gammel, og dødsfaldet havde sikkert noget at gøre med det sidste barns fødsel i april måned. Hun blev begravet den 12. maj på Alsted Kirkegård. Parret fik 5 børn sammen - kun ét barn nåede voksenalderen:

9. **Niels Nielsen** blev født i **april 1756** i Alsted sogn. Han døde i **januar 1757** 9 måneder gammel og blev begravet den 9. januar på Alsted Kirkegård.
10. **Niels Nielsen** blev født i **september 1757** i Alsted sogn. Han **døde kun 6 dage gammel** og blev begravet den 18. september på Alsted Kirkegård.
11. **Niels Nielsen** blev født den **7. oktober 1758** i Alsted sogn, og han blev døbt den 15. oktober i Alsted Kirke. Han døde i **november 1770** 12 år gammel og blev begravet den 11. november på Alsted Kirkegård.
12. **Mette Nielsdatter** blev født den **24. juli 1760** i Alsted sogn, og hun blev døbt den 27. juli i Alsted Kirke - muligvis hjemmedøbt. Hun blev gift med **Peder Hansen** (født omkring 1764) den **2. maj 1794** i Nykøbing Kirke. De kan ses i folketællingen i 1801, hvorefter der indtil videre ikke har været muligt at finde yderligere oplysninger om dem. De fik mindst 3 børn sammen:
- 12.1. **Kirsten Marie Pedersdatter** blev født omkring **marts 1795** i Tødsø sogn, og hun blev døbt den 29. marts i Tødsø Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 12.2. **Hans Pedersen** blev født den **15. oktober 1797** i Alsted sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **28. januar 1825** blev han gift med enken **Maren Christensdatter** (født omkring 1764). De fik ingen børn sammen. Hans døde den **14. december 1836** 39 år gammel og blev begravet den 21. december på Alsted Kirkegård.
- 12.3. **Maren Pedersdatter** blev født omkring januar 1801 i Alsted sogn, og hun blev døbt den 11. januar i Alsted Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

- 12.4. **Maren Nielsdatter** blev født den **28. april 1762** i Alsted sogn, og hun blev døbt den 2. maj i Alsted Kirke. Hun døde i **juni samme år** godt og vel en måned gammel og blev begravet den 13. juni på Alsted Kirkegård.

Anne Nielsdatter og Niels Nielsen Fuurbo

Efter Kirstens død blev Niels gift med **Anne Nielsdatter** (født omkring 1735) den **14. januar 1768** i Alsted Kirke. Efter Niels' død fortsatte hun med at bo på Alsted Østergaard i 3 ægteskaber (det ene varede kun i cirka halvandet år). Parret fik 3 børn:

13. **Kirsten Nielsdatter** blev født den **5. januar 1769** i Alsted sogn, og hun blev døbt den 8. januar i Alsted Kirke. Den **10. februar 1791** blev hun gift med **Thomas Madsen** (født i 1759 i Ejerslev sogn som søn af Mads Thomassen og Anne Michelsdatter) i Alsted Kirke. Thomas døde i **juni 1803** 44 år gammel og blev begravet den 3. juli på Alsted Kirkegård. Hun døde den **14. maj 1852** 83 år gammel og blev begravet den 20. maj. Hun var noteret som **almisselem**. Begge blev begravet på Alsted Kirkegård. Parret fik 6 børn sammen:

- 13.1. **Karen Thomasdatter** blev født den **13. april 1791** i Alsted sogn, og hun blev døbt omkring maj i Alsted Kirke. Hun **døde før 1794**, hvor der navngives en søster med samme navn.

- 13.2. **Anne Thomasdatter** blev født den **27. maj 1792** i Alsted sogn, og hun blev døbt den 15. juni i Alsted Kirke. Hun døde **juli samme år** 1½ måned gammel og blev begravet den 16. juli på Alsted Kirkegård.

- 13.3. **Niels Thomassen** blev født den **29. maj 1793** i Alsted sogn, og han blev døbt den 7. juni i Alsted Kirke. Den **29. november 1816** blev han gift med **Mette Maren Nielsdatter** (født den 6. oktober 1797 i Alsted sogn som datter af Niels Bak og Maren Pedersdatter) i Alsted Kirke. De boede på **matrikel 15^b** (2022: **Årnakke 33**), som havde et areal på 305.460 kvadratalen svarende til 12 hektar eller 22 tønder land. Se nyere kort på side 136. Ejendommen kom omkring 1900 i en anden del af familiens eje, idet et barnebarn af Hans Jensen Søndergaard (**ane nr. 42** - side 134) og Karen Christensdatter Dahlggaard (**ane nr. 43**



Figur 292 Matrikel 15b - kort 1814

- side 135) - **Hans Christian Svenningsen Dahlggaard** - købte ejendommen. Ejendommen blev overdraget til datteren Anne og svigersønnen Jens i 1843, hvorefter Mette nød aftægt på ejendommen. Hun døde den **4. marts 1847** 49 år gammel og blev begravet den 14. marts. Begge blev begravet på Alsted Kirkegård.

- 13.4. **Karen Thomasdatter** blev født den **27. november 1794** i Alsted sogn, og hun blev døbt den 7. december i Alsted Kirke. Hun forblev ugift, og hun døde den **20. februar 1823** 28 år gammel. Hun blev begravet den 26. februar på Alsted Kirkegård.
- 13.5. **Mads Thomassen** blev født den **30. april 1802** i Alsted sogn. Han kan følges til konfirmationen i 1817, men ellers er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
14. **Niels Nielsen** blev født den **13. maj 1770** i Alsted sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Han døde den **22. maj samme år** 9 dage gammel, og han blev begravet den 26. maj på Alsted Kirkegård.
15. **Niels Nielsen Furbo** blev født i **februar 1773** i Alsted sogn, og han blev hjemmedøbt den 28. februar. Dåben blev publiceret den 12. april i Alsted Kirke. Den **26. juli 1800** tager han **en mindre ejendom i Bjergby sogn** i fæste under Ullerup/Søe godser. Det er ikke lykkedes at finde matrikelnummeret, med der er et notat om, at den var sat til 1 tønde hartkorn, og det vil formentlig sige et areal på $2\frac{1}{2}$ -3 hektar eller omkring 5 tønder land. Ved folketællingen i **1801** er han tituleret "**husmand med jord**". Den **22. august samme år** blev han gift med **Else Hansdatter** (født den 16. april 1775 i Flade sogn som datter af Hans Pedersen og Else Pedersdatter) i Alsted Kirke. Den **19. juni 1813** overtog Niels fæstet af **matrikel 9 (Østergaard)** i Alsted sogn - se omtale og kort på **side 238**. Niels fik dog ikke mange år på gården, idet han døde den **16. november 1818** 45 år gammel og blev begravet den 22. november. Else fortsatte fæstet, indtil gården blev overtaget af sønnen Hans ved auktionsskøde omkring 1830, hvorefter hun fortsatte med en aftægtsbolig på gården. Hun døde den **1. august 1863** 88 år gammel og blev begravet den 9. august. Begge blev begravet på Alsted Kirkegård. Parret fik 7 børn:
- 15.1. **Niels Nielsen Fuurboe** blev født den **21. juni 1801** i Bjergby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 20. august i Bjergby Kirke. Den **21. oktober 1821** blev han gift med **Ane Olesdatter** (født 18. juli 1897 i Alsted sogn som datter af Ole Jensen og Johanne Mortensdatter) i Alsted Kirke. Den **24. juni 1837** købte han **matrikel 14 i Solbjerg sogn**, som lå 3 forskellige steder i sognet. Arealet var på 1.040.780 kvadratalen svarende til 40 hektar eller 72 tønder land. Den **15. oktober 1859** blev matrikel **14^c** (2022 - del af Langtoften 23) solgt til **svigersønnen Lars Christian Christensen** - gift med datteren **Oline**, og den **10. november samme år** blev matrikel **14^b** (2022 - del af Kronborgvej 14) solgt til **sønnen Niels**. Matrikel **14^a** (2022 - del af Søndermarksvej 3) må have været bopælen for familien, da den som den sidste del blev solgt til **Anders Nielsen** (uagtet efternavnet er han antagelig ikke i familie med sælger) den **21. juni 1873**. Ane døde den **18. maj 1861** 63 år gammel og blev begravet den 27. maj. Niels døde den **29. december 1871** og



Figur 293 Matrikel 14 a+b+c

blev begravet den 6. januar. Begge blev begravet på Solbjerg Kirkegård. De fik sammen 7 børn.

15.2. **Hans Nielsen Fuurboe** blev født den **3. oktober 1802** i Bjergby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **8. juni 1830** blev han gift med **Kirsten Pedersdatter** (født den 21. juni 107 i Flade sogn som datter af Peder Laursen og Zidsel Jensdatter) i Flade Kirke. Den **1. april 1831** overtog han **matrikel 9** i **Alsted sogn** ved auktionsskøde, efter at ejendommen havde været fæstegård under Nandrup Gods i mindst 2 generationer - se kort og beskrivelse på **side 238**. Han døde den **17. november 1869** 67 år gammel og blev begravet den 24. november. Efter Hans' død sad Kirsten i uskiftet bo. **Hun overdrog ejendommen til sønnen Jens i 1874**, og han forsørgede herefter moderen resten af hendes levetid. Hun døde den **10. juli 1883** 76 år gammel og blev begravet den 15. juli. Begge blev begravet på Alsted Kirkegård.

15.3. **Anna Nielsdatter** blev født den **28. april 1804** i Bjergby sogn, og hun blev døbt i Bjergby Kirke. Dåben blev publiceret den 25. juni i Bjergby Kirke. Den **16. december 1821** blev hun gift med **Niels Jensen Degn** (født den 11. maj 1791 i Alsted sogn som søn af Jens Andersen og Dorthe Nielsdatter) i Alsted Kirke. Familien boede på **matrikel 11^a og 3^d i Solbjerg sogn - 2022: Præstbrovej 378**. Det samlede tilliggende var på 1.987.110 kvadratalen svarende til 78 hektar eller 142 tønder land. **Anna solgte gården den 7. april 1861** efter Niels' død samme vinter. Niels døde den **1. januar 1861** 69 år gammel og blev begravet den 11. januar. Anna døde den **5. januar 1870** 65 år gammel og blev begravet den 13. januar. Begge blev begravet på Solbjerg Kirkegård. Parret fik 9 børn.



Figur 294 Matrikel 11a + 3d - kort 1842

15.4. **Peder Nielsen (Fuurboe)** blev født den **2. december 1805** i Bjergby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 26. januar 1806 i Bjergby Kirke. Den **17. oktober 1828** blev han gift med **Karen Andersdatter** (født omkring 1803) i Tødsø Kirke. Han var **husmand og levede af sin jordlod**. Han døde den **16. juni 1841** 35 år gammel og blev begravet den 20. juni på Alsted Kirkegård. Parret fik 4 børn sammen. Derefter blev Karen gift med **Peder Christian Madsen Toft** (født omkring 1814 i Erslev sogn), og de fik sammen 2 børn. De blev skilt på et tidspunkt mellem 1850 og 1855.

15.5. **Jens Nielsen (Fuurboe)** blev født den **18. august 1811** i Bjergby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 27. oktober i Bjergby Kirke. Han døde den **4. februar 1827** 16 år gammel og blev begravet den 11. februar på Alsted Kirkegård.

15.6. **Else Nielsdatter (Østergaard)** blev født den **8. marts 1817** i Bjergby sogn, og hun blev døbt den 3. april i Bjergby Kirke. Den **1. juni 1838** blev hun gift med **Peder Michelsen** (født 7 april 1817 i Alsted sogn som søn af Michel Pedersen og Cidsel Pedersdatter) i Alsted Kirke. Den **26. juni 1840** overtog Peder **matrikel 5^b i Gullerup by** i Bjergby sogn. Den havde et areal på 113.970 kvadratalen svarende til $4\frac{1}{2}$ hektar eller 8 tønder land. Ejendommen er nu (2022) er en del af **Svalehøjvej 10**. Efter Peders død overtog Else ejendommen i **uskiftet bo** den **14. december 1854**, og hun solgte den til **sønnen Peder** den **31. juli 1867**. Hun nød herefter sin aftægt på ejendommen, indtil hun døde den **10. maj 1885** 68 år gammel. Hun blev begravet den 19. maj på Bjergby Kirkegård ligesom Peder. De fik 6 børn sammen.



Figur 295 Matrikel 5^b - del af Svalehøjvej 10

120 Anders Nielsen Kjeldgaard

Anders Nielsen Kjeldgaard blev født omkring **september 1721**, og han blev døbt den 26. september i Vester Assels Kirke. Han var søn af **Niels Lauritsen Kjeldgaard (ane nr. 240 - side 310)** og **Anne Jeppesdatter (ane nr. 241 - side 310)**.

Den 20. oktober 1741 overtog han fæstet af en halv gård i Vester Assels sogn under Blidstrup Gods. Den havde tidligere været fæstet af hans far. Den 14. august 1756 overtog han fæstet af **matrikel 9 - 2022: Møllebjerget 26**. Det er uvist, om han har skiftet fæstegård, eller om han har haft begge gårde i fæste. Matrikel 9 havde et areal på 819.900 kvadratalen svarende til 32 hektar eller $58\frac{1}{2}$ tønder land. Gården hedder **Kjeldgaard**, og det indgår i kaldenavnet.

Anders døde i **januar 1804** 83 år gammel og blev begravet den 7. januar på Vester Assels Kirkegård.



Figur 296 Kjeldgaard i Vester Assels sogn - ældre kort - Carl Madsen

Ingeborg Pedersdatter og Anders Nielsen Kjeldgaard

Anders' første hustru var **Ingeborg Pedersdatter**, som var født omkring **1726**. Indtil videre er der ikke fundet oplysninger om hendes fødsel og forældre. Hun døde i **januar 1759** 32 år gammel og blev begravet den 20. januar på Vester Assels Kirkegård. Det var umiddelbart efter, at hun havde født sit fjerde barn, så dødsfaldet hænger sikkert sammen med barslen. Parret fik sammen 4 børn:

1. **Margrethe Andersdatter** blev født omkring **september 1755** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 29. september i Vester Assels Kirke. Hun døde i **september 1756** 1 år gammel og blev begravet den 1. oktober på Vester Assels Kirkegård.
2. **Niels Andersen** blev født i **november 1756** i Vester Assels sogn, og han blev døbt den 5. december i Vester Assels Kirke. Det har ikke indtil videre været muligt at finde yderligere oplysninger om ham ud over, at han døde den **7. februar 1831** 75 år gammel, og at han blev begravet den 13. februar på Vester Assels Kirkegård.
3. Ingeborg fik en **dødfødt dreng** i **januar 1759**, og han blev begravet den 14. januar på Vester Assels Kirkegård.

121 Else Sørensdatter

Else Sørensdatter blev født omkring **marts 1730** i Karby sogn, og hun blev døbt den 26. marts i Karby Kirke. Hun var datter af **Søren Hansen (ane nr. 242 - side 312)** og **Johanne Christensdatter (ane nr. 243 - side 312)**. Hun døde i **december 1775** 45 år gammel og blev begravet den 27. december på Vester Assels Kirkegård.

Else Sørensdatter og Anders Nielsen Kjeldgaard

Else og Anders blev gift den **30. marts 1759** i Vester Assels Kirke. Sammen fik de 5 børn:

4. **Anne Andersdatter** blev født omkring **juli 1760** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 3. august i Vester Assels Kirke. Den **9. juli 1784** blev hun gift med **Niels Jensen** (født omkring juni 1753 i Vester Assels sogn som søn af **Jens Christensen (ane nr. 114 - side 234)** og **Maren Jensdatter (ane nr. 115 - side 234)**) i Vester Assels sogn. Han er omtalt på **side 235**, hvor deres børn også er omtalt. Anne døde den **8. december 1834** 74 år gammel og blev begravet den 14. december på Vester Assels Kirkegård.

5. **Ingeborg Andersdatter** blev født omkring februar 1762 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 14. februar i Vester Assels Kirke. Den **25. april 1788** blev hun gift med **Peder Andersen (Horsager)** (født omkring april 1753 i Karby sogn som søn af Anders Christensen og Maren Thøgersdatter). I 1804 var han noteret som **sognefoged**. Han gik under navnet **Peder Horsager**, så der er en vis sandsynlighed for, at han har ejet **Horsagergaard**, som efterfølgende blev **overtaget af svigersønnen Jens Poulsen (Horsager)** - gift med **datteren Anne**. Der var en gård på i alt 1.008.010 kvadratalen svarende til 40 hektar eller 72 tønder land fordelt på 4 parceller. Gården er blevet lagt sammen med andre ejendomme senere, men ud fra kortmateriale må det antages, at bopælen har været på **matrikel 13^b**, som nu (2022) har adressen **Lervænget 10**. Ingeborg døde i **maj 1813** 51 år gammel og blev begravet den 22. maj. Peder døde den **11. oktober 1829** 76 år gammel og blev begravet den 18. oktober. Begge blev begravet på Vester Assels Kirkegård. Parret fik 4 børn sammen.



Figur 297 Lervænget 10 – kort 1842

5.1. **Anne Pedersdatter** blev født omkring **marts 1790** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 21. marts i Vester Assels Kirke. Den **3. juli 1814** blev hun gift med **Jens Poulsen (Skibdal)** (født omkring september 1789 i Øster Assels sogn som søn af Poul Jensen Skibdal og Maren Thøgersdatter) i Øster Assels Kirke. Han gik også under **efternavnet Horsager** efter Horsagergaard, som han senere overtog. Anne døde den **9. juli 1839** 41 år gammel og blev begravet den 14. juli. Poul døde den **4. august 1845** 55 år gammel og blev begravet den 12. august. Begge blev begravet på Vester Assels Kirkegård.

5.2. **Christen Pedersen** blev født omkring **juli 1791** i Vester Assels sogn, og blev døbt den 17. juli i Vester Assels Kirke. Den **13. oktober 1816** blev han gift med **Ane Margrethe Christensdatter (Brun)** (født omkring 1793 i Øster Assels sogn som datter af Christen Nielsen Brun og Maria Elisabeth Michelsdatter) i Øster Assels Kirke. Parret boede på en ejendom i Sillerslev by med **matrikel 4^e og 12** med et samlet areal på 573.060 kvadratalen svarende til 22½ hektar eller 41 tønder land. Det er ikke en selvstændig ejendom længere, idet den er sammenlagt med andre ejendomme. Matrikel 4^e ligger nu (2022) på **Perlevej 7** i Sillerslev. Parret fik 2 døtre, inden Ane Margrethe døde den 4. april 1839 46 år gammel. Hun blev begravet den 14. april på Øster Assels Kirkegård. Derefter blev Christen gift med Anne Jensdatter (født omkring juni 1809 i Skallerup sogn som datter af Jens Olesen og Karen Andersdatter) den 8. december 1842 i Øster Assels Kirke. Parret fik en datter, og de kan følges til folketællingen i 1860. Der er ingen sikre data om tiden derefter ud over, at matrikel 12 blev solgt ved skøde af 26. november 1860, og at matrikel 4^e blev solgt via skifte-retsattest i april 1861.



Figur 298 Perlevej 7 i Sillerslev - kort fra 1901

5.3. **Anders Pedersen (Horsager)** blev født omkring juni 1793 i Vester Assels sogn, og han blev døbt den 30. juni i Vester Assels Kirke. Den 16. december 1821 blev han gift med **Maren Poulsdatter Skibdal** (født den 1. januar 1802 i Øster Assels sogn som datter af Poul Skibdal og Else Marie Jensdatter) i Øster Assels Kirke. De fik kun ét barn, inden **Maren døde den 12. december 1823** knap 22 år gammel. Hun blev begravet den 21. december på Øster Assels Kirkegård.

Derefter blev Anders gift med **Mette Kjerstine Christensdatter** (født den 15. december 1806 i Hvidbjerg sogn som datter af Christen Sørensen og Johanne Nielsdatter) den 9. april 1824 i Hvidbjerg Kirke. Hendes far ejede **Horsagergaard** i **Hvidbjerg**, og på et tidspunkt efter giftermålet overtog Anders gården. Den blev solgt den 13. juni 1863 til sønnen Peder mod bl.a. en aftægtsforpligtelse. Ud over hovedparcellen omkring **Langkæret 12** (2022) var der 3 mindre parceller til gården, som havde et samlet areal på 1.607.140



Figur 299 Matrikel 11 - Langkæret 12 - kort fra 1842

kvadratalen svarende til 63 hektar eller 115 tønder land. Der ud over var der et lille husmandssted på **matrikel 18** (2022: udstykket med bl.a. **Glomstrupvej 12**), som var lejet ud. Den blev solgt den 9. juni 1866 til Anders Poulsen Karman. Sammen med Mette Kjerstine fik Anders 3 børn. Hun døde den 22. marts 1855 48 år gammel og blev begravet den 3. april. Anders døde den 21. november 1870 77 år gammel og blev begravet den 2. december. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård.

5.4. **Else Pedersdatter** blev født den 2. oktober 1796 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt samme dag. Dåben blev publiceret den 13. november i Vester Assels Kirke. Hun døde den 27. april 1800 3½ år gammel og blev begravet den 27. april på Vester Assels Kirkegård.

6. **Johanne Andersdatter** blev født i januar 1764 i Vester Assels sogn, og hun døde 1 uge og 3 dage gammel.
7. **Johanne Andersdatter** blev født i april 1765 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 3. maj i vester Assels Kirke. Hun kan følges til folketællingen i 1787, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende
8. **Niels Andersen** blev født i december 1767 i Vester Assels sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 60** - se side 161
9. **Søren Andersen (Kjeldgaard)** blev født omkring december 1769 i Vester Assels sogn, og han blev døbt den 6. januar 1770 i Vester Assels Kirke. Den 30. september 1794 blev han gift med **Anna Marie Andersdatter** (født omkring maj 1770 i Vester Assels sogn som datter af Anders Smed og Johanne Christensdatter) i Vester Assels Kirke. Han var "husmand uden jord" og tømmermand. Parret fik 3 børn sammen. Søren døde den 10. maj 1830 60 år gammel og blev begravet den 16. maj, Anna Marie døde 13 dage senere den 23. maj 60 år gammel og blev begravet den 28. maj. Begge blev begravet på Vester Assels Kirkegård.

9.1. **Anders Sørensen** blev født den **27. marts 1795** i Vester Assels sogn, og han blev døbt den 29. marts i Vester Assels Kirke. På et tidspunkt **før 1823** blev han gift med **Karen Larsdatter** (født omkring 1798), som han fik ét barn sammen med. Hun døde den **9. juni 1825** 27 år gammel og blev begravet den 12. juni på Vester Assels Kirkegård. Derefter blev Anders gift med **Ane Christensdatter** (født omkring 1797 i Vestr Assels sogn) den **30. oktober** samme år i Vester Assels Kirke. De fik sammen 2 børn, hvoraf det ene døde 3 måneder gammel. Derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om parret.

9.2. **Anders Christian Sørensen** blev født den **11. januar 1798** i Vester Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 18. februar i Vester Assels Kirke. Den **14. december 1823** blev han gift med **Anne Elisabeth Sophie Clausdatter** (født den 12. november 1798 i Øster Assels sogn som datter af Claus Olesen og Sidsel Christensdatter) i Øster Assels Kirke. Familien boede på **matrikel 38** i Øster Assels by og sogn, som havde et areal på 90.500 kvadratalen svarende til $3\frac{1}{2}$ hektar eller $6\frac{1}{2}$ tønder land. Det er ikke længere (2022) en selvstændig ejendom, men den lå **mellem Rolighedsvej 6 og Øster Assels**. Ud over at drive husmandsstedet var han også "tømmermand". Parret nåede at få 5 børn, inden Anne døde den 23. marts 1838 39 år gammel. Hun blev begravet den 1. april. Derefter blev Anders Christian gift med **Sidsel Marie Andersdatter** (født den 31. oktober 1816 i Øster Assels sogn som datter af Anders Frederichsen og Maren Hansdatter) den **16. december** samme år i Øster Assels Kirke. De fik 3 børn sammen. Sidsel Marie døde den **16. maj 1861** 44 år gammel, og Anders Christian døde 5 dage senere den **21. maj** 63 år gammel. De blev begravet samme dag, nemlig den 26. maj. Alle 3 blev begravet på Øster Assels Kirkegård.



Figur 300 Matrikel 38 sydsydøst for Øster Assels - kort fra 1860

9.3. **Christen Sørensen (Kjeldgaard)** blev født den **16. juli 1800** i Vester Assels sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 24. august i Vester Assels Kirke. Den **7. september 1828** blev han gift med **Anne Marie Nielsdatter** (født omkring januar 1800 i Ørding sogn som datter af Niels Christensen og Johanne Nielsdatter - enke efter Jørgen Andersen - se side 144 - bror til **ane nr. 23**/side 72 og **25**/side 79) i Øster Assels. De har muligvis boet omkring **Gammel Færgevej 53** i Sillerslev i starten af ægteskabet, men køber **matrikel 51** (se kort på side 221) i Øster Assels by. Den havde et areal på 1.400 kvadratalen svarende til cirka 550 m², og den lå på **Kirkestræde omkring nr. 18 og 20** (muligvis en del af den kirkegård, der ligger ved siden af forsamlingshuset (2022)). Hans erhverv var tømmer, så mon ikke han har været ret ferm til sit håndværk, når tømmerarbejdet var familiens eneste indtægtskilde. Parret fik 5 børn sammen, og Christen tilbringer de allersidste år hos datteren Jørgensine. Anne Marie døde den **5. marts 1876** 75 år gammel og blev begravet den 12.

marts. Christen døde den 6. april 1882 81 år gammel, og blev begravet den 12. april. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård.

124 Jens Jensen Hviid

Jens Jensen Hviid blev født omkring november 1739, og han blev døbt den 20. december i Redsted Kirke. Han var søn af Jens Michelsen (ane nr. 248 - side 315) og Anne Jensdatter (ane nr. 249 - side 315). Han var fæster under Blidstrup Gods på matrikel 15 i Redsted by og sogn. Tilliggendet var på 88.050 kvadratalen svarende til 3½ hektar eller lidt over 6 tønder land, og ejendommen på syd for Langkæret overfor nr. 8. Jens døde i november 1810 71 år gammel og blev begravet den 28. november på Redsted Kirkegård.



Figur 301 Matrikel 15 – kort 1842

125 Karen Lauritsdatter

Karen Lauritsdatter blev født omkring 1737. Efter Jens' død flyttede hun til sønnen Laust i Tæbring sogn, hvor hun døde den 28. december 1816 knap 80 år gammel, og hun blev begravet den 5. januar 1817 på Tæbring Kirkegård. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

Karen Lauritsdatter og Jens Jensen Hviid

Karen og Jens blev gift omkring 1765/67, og de fik 2 børn sammen.

1. Laust Jensen Hviid blev født omkring august 1768 i Redsted sogn. Hans liv og levned er beskrevet under ane nr. 62 - se side 163.
2. Jens Jensen Hviid blev født omkring oktober 1770 i Redsted sogn, og han blev døbt den 14. oktober i Redsted Kirke. Han døde i februar 1773 2½ år gammel og blev begravet på Redsted Kirkegård.

126 Christen Nielsen Furboe

Christen Nielsen Furboe blev født den 13. januar 1744 i Alsted sogn. Hans liv og levned er beskrevet under ane nr. 58 - se side 157

127 Maren Christensdatter

Maren Christensdatter blev født omkring 1745. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 59** - se side 157

138 Peder Lauridsen Madsen

Peder Lauridsen Madsen blev født omkring **1620**. Ved en datters bryllup er han anført som maler. Han døde i **november 1683** over 60 år gammel og blev begravet den 17. november på Skallerup Kirkegård. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

139 Magdalene Andersdatter

Magdalene Andersdatter blev født omkring **1637** i Vester Jølby. Hun var datter af **Anders Pedersen Sterm** (ane nr. 278) og **Birgitte Rasmusdatter** (ane nr. 279). Hun døde i **februar 1722** 85 år gammel og blev begravet den 3. marts på Skallerup Kirkegård.

Magdalene Andersdatter og Peder Lauridsen Madsen

Magdalene og Peder blev gift den **1. august 1658** i Dragstrup Kirke. De fik sammen 12 børn:

1. **Mads Pedersen** blev født den **19. juli 1659** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 31 juli i Skallerup Kirke. Han døde den **13. august samme år** 25 dage gammel og blev begravet den 16. august på Skallerup Kirkegård.
2. **Birgitte Pedersdatter** blev født omkring **juli 1660** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 29. juli i Skallerup Kirke. **Omkring 1694** blev hun gift med **Mads Hansen** (født omkring 1653). Mads var enkemand efter Maren Jensdatter, som han blev gift med i 1688, og som døde i 1691 efter at være blev mor til 2 børn. Birgitte døde omkring **september 1713** 53 år gammel og blev begravet den 5. september. Mads døde i **juli 1731** 78 år gammel og blev begravet den 8. juli. Begge blev begravet på Dragstrup Kirkegård. Parret fik mindst 4 børn:
 - 2.1. **Maren Madsdatter** blev født omkring **marts 1695** i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 14. april i Dragstrup Kirke. Den **6. oktober 1726** blev hun gift med **Niels Pedersen** fra Fjallerslev i Dragstrup Kirke. Niels var **fæster under Damsgaard Gods** fra 1747 til 1760. Der er først kirkebøger fra og med 1789, så der er ikke indtil videre fundet yderligere oplysninger om parret ud over, at de fik 4 børn sammen.
 - 2.2. Omkring årsskiftet **1697/98** fik parret et barn, som døde enten ved fødslen eller kort tid derefter.
 - 2.3. **Hans Madsen** blev født omkring **1702** (ikke fundet i kirkebøger). Den **21. november 1734** blev han gift med **Mette Nielsdatter** (født omkring 1706) i

Dragstrup Kirke. Hans optræder på en oversigt over **fæstere** under Højris Gods fra 1756 til 1758 i forbindelse med **gården Søndergaard** (2022: Dragstrupvej 40). Mette døde i **juli 1766** 60 år gammel og blev begravet den 13. juli. Hans døde **omkring maj 1773** 71 år gammel. Begge blev begravet på Dragstrup Kirkegård. Parret fik 3 børn.

2.4. **Peder Madsen** blev født omkring **februar 1704** i Skallerup sogn og blev døbt i Skallerup Kirke, hvor han også blev **gift med Maren Jørgensdatter** (født omkring 1709) den **22. december 1745**. De fik 2 børn sammen, inden Maren døde i **januar 1756** 46 år gammel og blev begravet den 12. januar på Skallerup Kirkegård. Derefter blev Peder **gift med Mette Jensdatter** (født omkring 1717) den 29. oktober samme år i Skallerup Kirke. De fik sammen ét barn. Mette gik også under navnene **Mette Krogh** og **Mette Jensdatter Hald**. Hun døde i **december 1786** 69 år gammel og blev begravet på Skallerup Kirkegård. Peders dødsdag er ikke fundet, men den var **før 1773**, hvor han er omtalt som afdød i forbindelse med et skifte i familien.

3. **Mads Pedersen** blev født i **januar 1662** i Skallerup sogn. Han vil blive omtalt senere som 6xtipoldefar med **ane nr. 426**.

4. **Jeppe Pedersen** blev født omkring **december 1663** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 19. december i Skallerup Kirke. Han optræder som fadder til et barn i 1690, og der er et løst notat om, at han skulle være død inden 1699. Der ud over er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

5. **Sidsel Pedersdatter** blev født i **december 1665** i Skallerup sogn og blev døbt den 1. januar 1666 i Skallerup Kirke. Da der året efter navngives en søster med samme navn, er hun **formentlig død inden 1-års fødselsdagen**.

6. **Sidsel Pedersdatter** blev født omkring **april 1667** i Skallerup sogn og blev døbt den 12. maj i Skallerup Kirke. **Omkring 1690** blev hun gift med **Mogens Iversen Holst** (født omkring 1667 i Vejerslev sogn som søn af Iver Pedersen Holst og Marie Pedersdatter Friis) i Skallerup Kirke. Han var **degn i Vejerslev og Blidstrup sogne**. **Mogens** døde omkring **juli 1739** cirka 50 år gammel. **Sidsel** døde i **juli 1748** 81 år gammel og blev begravet den 12. juli. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 4 børn:

6.1. **Else Mogensdatter** blev født omkring **1690** i Nørhaa sogn i Hundborg Herred. I **1724** blev hun **gift med Ole Sørensen** (født omkring 1703 i Nørhaa sogn som søn af Søren Jensen og Maren Poulsdatter). De fik sammen 7 børn. Else døde i **juli måned 1734**, hvorefter Ole giftede sig med **Helvig Jensdatter** (født den 3. juni 1708 i Boddum sogn i Refs Herred). Hun døde i **1759** 51 år gammel, og Ole døde i **marts 1778** 75 år gammel. Alle 3 blev begravet på Nørhaa Kirkegård.

6.2. **Iver Mogensen** blev født omkring **1695** og er nævnt i forbindelse med skiftet efter kusinen Malene Rasmusdatter i 1773, hvor det er oplyst, at han er død.

6.3. **Peder Mogensen** blev født omkring **1698**. Han blev **gift med Kirsten Sørensdatter** (født omkring 1700), og de fik sammen 3 børn. Peder døde den **22. januar 1755** 57 år gammel og blev begravet den 28. januar. Kirsten døde den **30. januar**

samme år og blev begravet den 7. februar. **Samme dag blev deres 10-årige søn også begravet.** Alle 3 blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

- 6.4. **Maren Mogensdatter** blev født omkring 1706. Den **11. november 1757** blev hun **gift med Jørgen Nielsen Mygind** (født 19. december 1716 i Raabjerg sogn i Horns Herred i Hjørring amt). Hun var over 50 år ved vielsen, så det er næsten en naturlig ting, at de ikke fik børn. Det var dog en skikkelig mand, hun havde fået, for i forbindelse med hans arbejde som degn i Sejerslev-Ejerslev-Jørsby sogne skrev biskoppen ved en **visitats i 1759**, at **"Degnen Mygind er ustraffelig i degne- og skoleembedet"**. Han døde den **11. januar 1763** 46 år gammel og blev begravet på Sejerslev Kirkegård. Maren døde den **6. maj 1776** 70 år gammel og blev begravet på Frøslev Kirkegård.
7. **Maren Pedersdatter** blev født omkring **april 1669** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 2. maj i Skallerup Kirke. Den **21. maj 1697** blev hun **gift med Christen Pedersen** (født omkring 1660) i Skallerup Kirke. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om dem ud over, at de fik 3 børn:
- 7.1. **Mette Christensdatter** blev født omkring **december 1697** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 5. januar 1698. Hun **døde i august samme år** 8 måneder gammel og blev begravet den 4. september på Skallerup Kirkegård.
- 7.2. **Maren Mette Christensdatter** blev født omkring **april 1699** i Skallerup sogn og blev døbt den 16. april i Skallerup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 7.3. **Kirsten Christensdatter** blev født omkring **maj 1701** i Skallerup sogn og blev døbt i Skallerup Kirke. I **1724** blev hun **gift med Jens Christensen** (født omkring 1700) i Nykøbing Kirke. Parret fik 4 børn, hvoraf de 2 døde i løbet af de første leveår. Parret boede i **Sundby sogn**, hvor Jens **døde i 1738** omkring 40 år gammel. Ellers er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om dem.
8. **Kirsten Pedersdatter** blev født omkring **april 1671** i Skallerup sogn og blev døbt den 30. april i Skallerup Kirke. Hun døde i **januar 1675** knap 4 år gammel og blev begravet den 17. januar på Skallerup Kirkegård.
9. **Mette Pedersdatter** blev født i **marts 1673**, og hun blev døbt den 6. april i Skallerup Kirke. Den **30. maj 1699** blev hun **gift med Anders Christensen** (født omkring 1670) i Skallerup Kirke. Anders **døde inden 1716**, hvor hun indgår nyt ægteskab med **Anders Joensen** (født omkring 1670) den 29. november. I første ægteskab kom der 4 børn:
- 9.1. **Magdalena Andersdatter** blev født omkring **1701** i Tæbring sogn. Omkring **1725** blev hun **gift med Michel Christensen** (født omkring 1700) i Tæbring Kirke. Ifølge skiftet ved Magdalenas død var der ingen børn i ægteskabet. Magdalena døde den **5. januar 1755** cirka 54 år gammel og blev begravet den 12. januar på Lødderup Kirkegård. Derefter blev **Michel gift med Giertrud Christensdatter**.
- 9.2. **Kirsten Andersdatter** blev født omkring **1705** i Tæbring sogn. Omkring **1735** blev hun **gift med Jørgen Hansen Østergaard** i Tæbring Kirke. Parret fik mindst 2 børn. Kirsten døde på et tidspunkt mellem 1756 og 1761 i Frøslev sogn.

9.3. **Christen Andersen Bach** blev født i **1707** i Tæbring sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 34** - side 102

9.4. **Maren Andersdatter** blev født **omkring 1710** i Tæbring sogn. Omkring **1755** blev hun **gift med Enevold Rasmussen** (født i juni 1713 i Hvidbjerg sogn, som søn af Rasmus Jørgensen og Marianne Enevoldsdatter) i Tæbring Kirke. Han var enkemand for 2. gang, og han havde 2 børn med hver af de afdøde hustruer. Enevold døde i **september 1781** 68 år gammel og blev begravet den 16. september. Maren døde i **maj 1793** 83 år gammel og blev begravet den 2. juni. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård.

10. **Helle (Hellena) Pedersdatter** blev født omkring **januar 1675** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 17. januar i Skallerup Kirke. I **oktober 1719** blev hun **gift med Svenning Poulsen** (født omkring 1677 i Ejerslev sogn som søn af Poul Svenningsen og Anna Thomasdatter) i Skallerup Kirke. Han var enkemand efter Kirsten Christensdatter, som han havde 4 børn sammen med. Svenning ejede **matrikel 2** i Thorup by, Skallerup sogn, og den lå omkring den nuværende (2022) adresse: **Dæmningen 4**. Helle døde allerede i **marts 1722** 47 år gammel og blev begravet den 6 marts. Parret fik ingen børn. Svenning blev den **27. februar 1728 gift med Inger Hansdatter**, som han fik 2 børn sammen med. Han døde i **maj 1748** 70 år gammel og blev begravet den 19. maj. Både Helle og Svenning blev begravet på Skallerup Kirkegård.



Figur 302 Matrikel 2 - Dæmningen 4

140 Peder Pedersen

Peder Pedersen blev født **omkring 1638**. Han døde i **juni 1710** cirka 72 år gammel og blev begravet den 20. juni på Dragstrup Kirkegård. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ham.

141 Else Nielsdatter

Else Nielsdatter blev født **omkring 1654**. Hun døde i **marts 1714** omkring 60 år gammel, og hun blev begravet den 20. marts på Dragstrup Kirkegård. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.

Else Nielsdatter og Peder Pedersen

Else og Peder blev gift omkring 1681. Parret fik 7 børn:

1. **Inger Pedersdatter** blev født omkring april 1668 i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 30. april i Dragstrup Kirke. Der er ikke indtil videre fundet rimeligt sikre data om hende.
2. **Laurids Pedersen** blev født omkring januar 1685 i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 18. januar i Dragstrup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
3. **Maren Pedersdatter** blev født omkring december 1686 i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 27. december i Dragstrup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
4. **Sidsel Pedersdatter** blev født i 1689 i Dragstrup sogn og blev døbt i Dragstrup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
5. **Peder Pedersen** blev født den 7. december 1690 i Dragstrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 70** - se side 169.
6. **Niels Pedersen** blev født omkring august 1694 i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 17. august i Dragstrup sogn. Han døde i marts 1705 10 år gammel og blev begravet den 15. marts på Dragstrup Kirkegård.
7. **Anne Pedersdatter** blev født omkring august 1698 i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 4. september i Dragstrup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

144 Peder Andersen Tögstrup

For **Peder Andersen Tögstrup** er der indtil videre kun fundet begravelsen den 24. januar 1686 i Nykøbing sogn. I kirkebogen er han nævnt som **rytter**. Han var far til Anders Pedersen Tögstrup - **ane nr. 72** - se side 170.

146 Peder Hansen Skov

Peder Hansen Skov blev født omkring 1642. Han døde i januar 1703 i Nykøbing sogn og blev begravet den 12. januar på Nykøbing Kirkegård.

147 Dorthe Andersdatter

Dorthe Andersdatter blev født omkring 1639. Hun døde den 31. juli 1689 omkring 50 år gammel og blev begravet den 5. august på Nykøbing Kirkegård.

Dorthe Andersdatter og Peder Hansen Skov

Dorthe og Peder blev formentlig gift på et tidspunkt i 1670'erne. De fik mindst 3 børn:

1. **Hans Pedersen** er formentlig født omkring 1675/1680. Han fremgår af skiftet efter moderen uden angivelse af alder. Der ud over er der ikke fundet oplysninger om ham.
2. **Laurids Pedersen** er formentlig født omkring 1675/1680. Han fremgår af skiftet efter moderen uden angivelse af alder. Der ud over er der ikke fundet oplysninger om ham.
3. **Mette Pedersdatter Skov** er født omkring 1681 i Nykøbing sogn. Hendes liv og levned er beskrevet uden **ane nr. 73** - se side 171.

150 Oluf Knudsen

Oluf Knudsen blev født den 4. juni 1655 i Galtrup sogn som søn af **Knud Jensen (ane nr. 300)** og **Johanne Olufsdatter (ane nr. 301)**, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han var gift 3 gange, og han døde i december 1725 70 år gammel og blev begravet den 16. december på Skallerup Kirkegård.

151 Karen Andersdatter

Karen Andersdatter blev født omkring maj 1675 i Skallerup sogn som datter af **Anders Thøgersen**. Hun blev hjemmedøbt den 6. juni i Skallerup Kirke. Hun døde i juni 1725 50 år gammel og blev begravet den 21. juni på Skallerup Kirkegård.

Sidsel Sørensdatter og Oluf Knudsen

Sidsel og Oluf blev gift den 6. januar 1684 i Skallerup Kirke. Sidsel var født omkring november 1642, og hun døde i januar 1703 60 år gammel og blev begravet den 7. januar på Skallerup Kirkegård. Sidsel og Søren fik ét barn sammen:

1. **Søren Olufsen** blev født omkring marts 1685 i Skallerup sogn, og han blev døbt den 8. april i Skallerup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham,

Anne Nielsdatter og Oluf Knudsen

Efter Sidsels død blev Oluf gift med **Anne Nielsdatter** omkring 1704. Anne blev født omkring 1679, og hun døde i januar 1707 28 år gammel. Anne og Oluf fik 2 børn sammen:

2. **Sidsel Olufsdatter** blev født omkring februar 1705 Skallerup sogn, og hun blev døbt den 6. marts i Skallerup Kirke. Hun døde omkring oktober 1706 1½ år gammel og blev begravet på Skallerup Kirkegård.
3. **Anne Olufsdatter** er født omkring juli 1706 i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 1. august i Skallerup Kirke. Det har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende. Et par år senere navngives en datter med samme navn, så det kunne tænkes, at hun var død på dét tidspunkt.

Karen Andersdatter og Oluf Knudsen

Karen og Oluf blev gift den 20. november 1707 i Sundby Kirke. De fik 5 børn sammen:

4. **Anne Olufsdatter** blev født omkring september 1708 i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 23. september i Skallerup Kirke. Den 16. december 1739 blev hun gift med **Peder Jensen** (født omkring 1700) i Sundby Kirke. Den 30. september samme år havde han fæstet "**Torupgaard**" under Højris, og dette fæste varede til hans død. Han døde i november 1769 cirka 70 år gammel og blev begravet den 5. november. Noget usædvanligt for dén tids kirkebøger er der et lille notat om dødsfaldet: *Han havde været et ærinde i Nykøbing, og på vejen hjem omkring Erslev væltede vognen over ham.* Anne døde i maj måned 1780 71 år gammel, og hun blev begravet den 26. maj. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. Parret fik ét barn:
 - 4.1. **Karen Pedersdatter** blev født omkring juni 1744 i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 24. juni i Skallerup Kirke. Den 29. juni 1770 blev hun gift med **Peder Christensen** (kaldet Peder Bonde) (født omkring 1731) i Skallerup Kirke. Peder overtog fæstet af **Torupgaard** efter svigerfaderens død. Parret er ikke med i folketællingen i 1801, så de må være døde inden dén tid. Der mangler enkelte sider i kirkebogen, så dødsfaldene må være sket mellem 1798 og 1801, hvor Karen var omkring 56 år gammel, og Peder var knap 70 år gammel. Parret fik 5 børn.
5. **Zidse Olufsdatter** blev født omkring oktober 1709 i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 27. oktober i Skallerup Kirke. Hun døde i 1710 1 år gammel og blev begravet på Skallerup Kirkegård.
6. **Zidse Olufsdatter** blev født omkring februar 1711 i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 22. februar i Skallerup Kirke. Den 25. november 1738 blev hun gift med **Niels Christensen** (Boel) (født omkring 1716) i Frøslev Kirke. Umiddelbart ser det ikke ud til, at parret fik børn. Sidsel døde i august 1767 56 år gammel og blev begravet den 30. august. Niels døde i april 1772 56 år gammel og blev begravet den 17. april. Begge blev begravet på Frøslev Kirkegård.

7. **Knud Olufsen** blev født i **februar 1715** i Skallerup sogn, og han blev døbt den 17. februar i Skallerup Kirke. Han døde i **juli 1753** 38 år gammel og blev begravet den 15. juli på Skallerup Kirkegård. I kirkebogen er det noteret, at han var "**et vanvittigt menneske**", og det er meget tænkeligt, at søster Sidsel har taget sig af ham, når han døde i hendes sogn.
8. I 1717 fik parret et **dødfødt barn**, som blev begravet på Skallerup Kirkegård.
9. **Johanne Olufsdatter** blev født den **6. august 1719** i Skallerup sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 75** - se side 174.

154 Michel Nielsen

Michel Nielsen blev født **omkring 1665**. Han var fæster af den ene af **Hyldiggaardene**⁷⁷ syd for Tødsø med adressen **Præstbrovej 6 og 8** (2022). **Matrikel 14** var på 1.401.450 kvadratalen svarende til 55 hektar eller 100 tønder land, og **matrikel 15** var på 946.380 kvadratalen svarende til 37 hektar eller 67 tønder land. Der er uvist, hvilken ejendom der "i spil" her. Michel døde den **26. december 1725** i Tødsø sogn.



Figur 303 Hyldiggaardene ved Tødsø - kort 1842

155 Anne Nielsdatter

Anne Nielsdatter blev født **omkring 1668**. Efter Michels død blev hun **gift med Christen Michelsen** i 1743, og Christen overtog fæstet af den ene af Hyldiggaardene efter Michel. Anne døde i september 1755 87 år gammel.

Anne Nielsdatter og Michel Nielsen

Anne og Michel blev gift omkring **1720/1723**. Parret fik 6 børn:

1. **Johanne Michelsdatter** blev født **omkring 1724** i Tødsø sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 77** - se side 260.

⁷⁷ Hyldig Gårde er to nabogårde beliggende lidt syd for landsbyen Tødsø på Mors. Sandsynligvis kommer navnet Hyldig af "huldig", som er en ældgammel betegnelse for noget, der er i god stand, f.eks. en god jord, som er givtig. Første gang Hyldiggårdene nævnes er i en samling brevdokumenter fra Skt. Johanesklosteret (Dueholm Kloster) i Nykøbing Mors, hvoraf det ældste er fra 1438. Den Hyldiggård, som nævnes i disse skrivelserne, var måske en såkaldt tvillinggård, som bestod af to parallelle udlænger med et fælles beboelseshus imellem. Et par hundrede år senere var der to selvstændige gårde på stedet, benævnt henholdsvis "Nørre Hyldig" og "Sønder Hyldig". Fra Wikipedia

2. **Niels Michelsen** blev født omkring 1727 i Tødsø sogn. Den 2. januar 1768 fæstede han en gård under **Dueholm Gods** i Tødsø sogn, og den 10. februar samme år blev han gift med **Anne Sørensdatter** (født omkring 1741) i Ejerslev Kirke. Parret fik kun ét barn, som døde inden 1-års alderen.

3. **Sidsel Michelsdatter** blev født den 7. marts 1730 i Tødsø Sogn. Omkring 1750 blev hun gift med **Jens Michelsen Kielde** (født omkring november 1719 i Elsø sogn som søn af Michel Jensen Kielde og Anne Jensdatter). Den 3. december 1750 overtog Jens fæstet af gården på matrikel 6 i Elsø sogn, som hørte under Højris Gods. Gården lå på 2 parceller, hvoraf den ene lå omkring den nuværende (2022)



Figur 304 Elsøvej 153 - Den største parcel af matrikel 6

adresse på **Elsøvej 153**. Arealet var 764.170 kvadratalen svarende til 30 hektar eller 54½ tønder land. Sidsel døde i august 1755 25 år gammel og blev begravet den 17. august på Elsø Kirkegård. Jens blev derefter gift med **Maren Andersdatter** (født omkring 1736 i Lødderup sogn som datter af Anders Jensen Vestergaard og Ingeborg Stefansdatter), som han fik 12 børn sammen med. Sidsel og Jens fik sammen 3 børn:

3.1. **Maren Jensdatter Kielde** blev født omkring juni 1751 i Elsø sogn, og hun blev døbt den 11. juli i Elsø Kirke. Hun døde i 1755 4 år gammel, hvilket dog ikke er bekræftet i kirkebogen, men det virker sandsynlig, idet der navngives en halv-søster i 1766 med samme navn.

3.2. **Michel Jensen Kielde** blev født omkring juli 1752 i Elsø sogn, og han blev døbt den 13. august i Elsø Kirke. Omkring 1775 blev han gift med **Else Andersdatter** (født omkring august 1747 i Elsø sogn som datter af Anders Christensen og Mette Poulsdatter). Michel overtog fæstet af den halve gård på matrikel 6 i Elsø sogn - se kort side 261. Michel døde i april 1798 45 år gammel og blev begravet den 12. april. Else døde den 18. september 1825 78 år gammel og blev begravet den 25. september. Begge blev begravet på Elsø Kirkegård. Parret fik 2 børn.

3.3. **Christen Jensen Kielde** blev født den 13. oktober 1754 i Elsø sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Han blev gift med **Ane Margrethe Madsdatter** (født den 29. juni 1766 i Solbjerg sogn) den 17. december 1790 i Solbjerg Kirke. I forbindelse med giftermålet overtog han gården **Filtensborg** efter svigerfaderen. Den lå på matrikel 5 i Mellem Jølby by, Solbjerg sogn, og den havde et areal på 517.970 kvadratalen svarende til 20 hektar eller 37 tønder land. Gården er nu udstykket, men den lå omkring **Brobækvej 5**. Christen døde omkring november 1794 40 år gammel og blev begravet den 6. november på Solbjerg Kirkegård. Parret fik ét barn. Efter Christens død blev **Ane Margrethe** den 10. april 1795



Figur 305 Filtensborg - matrikel 5 - Brobækvej 5 - kort 1901

gift med **Jens Madsen Kiellergaard** (født den 29. februar 1768 i Sundby sogn

som søn af Mads Christensen og Zidsel Jensdatter) i Solbjerg Kirke, og de fik sammen 6 børn. **Jens overtog Filtenborg** i forbindelse med giftermålet.

4. **Anne Michelsdatter** blev født omkring 1734 i Tødsø sogn. Omkring 1760 blev hun gift med **Christen Pedersen** (født omkring 1736), og de bosatte sig i Jørsby sogn. Christen døde den 31. maj 1796 60 år gammel og blev begravet i juni måned. Anne døde i april 1801 67 år gammel og blev begravet den 26. april. Begge blev begravet på Jørsby Kirkegård. Parret fik 6 børn, og Anne boede hos den yngste efter Christens død.

4.1. **Anne Christensdatter** blev født den 19. juli 1763 i Jørsby sogn, og hun blev døbt den 24. juli i Jørsby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

4.2. **Peder Christensen** blev født den 19. november 1766 i Jørsby sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 30. november i Jørsby Kirke. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

4.3. **Johanne Christensdatter** blev født den 3. januar 1769 i Jørsby sogn, og hun blev døbt den 6. januar i Jørsby Kirke. Omkring 1798 blev hun gift med **Anders Joensen** (født den 27. juli 1765 i Sejerslev sogn som søn af John Christensen og Sidsel Nielsdatter) i Jørsby Kirke. Ved folketællingen i 1801 er han anført som **husmand og smed**. Johanne døde den 17. december 1826 57 år gammel og blev begravet den 26. december. Anders døde den 7 juli 1830 65 år gammel og blev begravet den 13. juli. Begge blev begravet på Jørsby Kirkegård. Parret fik mindst ét barn.

4.4. **Sidsel Christensdatter** blev født den 8. april 1771 i Jørsby sogn, og hun blev døbt den 14. april i Jørsby Kirke. Omkring 1799 blev hun gift med **Anders Madsen** (født 8. maj 1771 i Jørsby sogn som søn af Mads Andersen og Margrethe Josephsdatter). Han overtog fæstet af **matrikel 7** i Jørsby sogn efter faderen, og det gik videre til sønnen Peder den 1. august 1837. Gården hedder **Engholm** og ligger på adressen **Jørsbyvej 2**. Gårdens størrelse er ikke kendt, men den må have været ret stor, for den er nævnt i "Trap Danmark" 3. udgave i omtalen af Jørsby sogn. Sidsel døde den 3. oktober 1835 64 år gammel og blev begravet den 11. oktober. Anders døde den 29. december 1850 79 år gammel og blev begravet den 6. januar 1851. Parret fik 5 børn, og Anders boede de sidste år hos sønnen Peder.



Figur 306 Matrikel 7 i Jørsby - Engholm - kort 1901

4.5. **Mette Christensdatter** blev født den **24. august 1773** i Jørsby sogn og blev hjemmedøbt samme dag. Den **16. april 1801** blev hun **gift med Jens Pedersen** (født den 14. september 1773 (3 uger efter Mette) i Jørsby sogn som søn af Maren Andersdatter og med Peder Lassen som udlagt barnefader). Inden ægteskabet havde hun en søn med ukendt barnefader, og sammen med Jens fik hun 3 børn. Jens ejede **matrikel 9**, som havde navnet **Strandgaarden**, og han var derfor kendt som Jens Pedersen Strandgaard. Gården blev senere overdraget til sønnen Peder, som ydede aftægt til forældrene. Jens døde den **25. juli 1840** 66 år gammel og blev begravet den 2. august. Mette døde den **21. januar 1842** 68 år gammel og blev begravet den 31. januar. Begge blev begravet på Jørsby Kirkegård.



Figur 307 Matrikel 9 - Strandgaarden - kort 1953

4.6. **Michel Christensen** blev født den **2. november 1775** i Jørsby sogn, og han blev døbt den 5. november i Jørsby Kirke. Den **17. oktober 1806** blev han **gift med Else Pedersdatter** (født omkring juni 1768 i Tødsø sogn som datter af Peder Sørensen og Johanne Pedersdatter) i Tødsø Kirke. Michel var selvejer på **matrikel 11** i Jørsby by og sogn. Den lå på 3 parceller nordøst og øst for Jørsby by, og den havde et areal på 745.510 kvadratalen svarende til 29 hektar eller 53 tønder land. Den blev senere overdraget til sønnen Peder, der ydede aftægt til moderen. Michel døde den **23. januar 1826** 50 år gammel og blev begravet den 2. februar. Else døde den **3. marts 1840** 71 år gammel og blev begravet den 10. marts. Begge blev begravet på Jørsby Kirkegård.

5. **Mette Michelsdatter** blev født omkring **1737** i Tødsø sogn. Hun blev **gift med Christen Christensen** (født omkring 1. april 1718 i Ejerslev sogn som søn af Christen Andersen) omkring **1755**. Han overtog **fæstet af gården Søndergaard** under Ullerup Gods efter faderen, hvilket gav anledning til, at han var kendt som Christen Søndergaard. Gården er ikke længere en selvstændig ejendom, men den har ligget nord for den nuværende (2022) **Ejstrupvej 20**. Christen døde den **23. april 1779** 61 år gammel. Fæstet af gården gik herefter videre til sønnen, der også hed Christen, og som ydede moderen aftægt. Mette døde **20. september 1820** 83 år gammel og blev begravet den 29. september. Begge blev begravet på Ejerslev Kirkegård. Parret fik 5 børn:



Figur 308 Søndergaard i Vester Hunderup - kort 1842

5.1. **Sidsel Christensdatter** blev født i **november 1758** i Ejerslev sogn. I **1781** blev hun gift med **Christen Andersen** (født i april 1745 i Sejerslev sogn som søn af Anders Christensen Krogh og Maren Christensdatter) i Ejerslev Kirke. Christen var i daglig tale kendt som Christen Krogh. Han ejede **matrikel 37** og forpagtede **matrikel 41 (anneksgaarden til præstegaarden)** i Sejerslev by og sogn. Tilliggendet lå på 3 parceller med et samlet areal på $24\frac{1}{2}$ hektar eller $44\frac{1}{2}$ tønder land. Gårdene er ikke længere (2022) selvstændige ejendomme. Anneksgården lå ved **Kongevejen 21** og nordpå, mens matrikel 37 lå længere mod øst. Christen døde i **januar 1811** 65 år gammel og blev begravet den 18. januar. Sidsel boede herefter som aftægtskone hos sønnen Peder, og hun døde den **6. marts 1827** 68 år gammel. Hun blev begravet den 14. marts. Begge blev begravet på Sejerslev Kirkegård.



Figur 309 Matrikel 41 og 37- kort 1901

- 5.2. **Christen Christensen** blev født den **28. marts 1761** i Ejerslev sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Den **4. oktober 1791** blev han gift med **Maren Nielsdatter** (født i januar 1753 i Sejerslev sogn som datter af Niels Christensen Krogh og Maren Svenningsdatter) i Sejerslev Kirke. Den **6. april 1783** har han overtaget **fæstet af barndomshjemmet Søndergaard** - se kort på side 263. Senere gik gården videre til svigersønnen Jesper Jespersen, der blev gift med datteren Mette. Maren døde den **4. april 1818** 65 år gammel og blev begravet den 11. april. Christen døde den **8. juli 1825** 64 år gammel og blev begravet den 15. juli. Begge blev begravet på Ejerslev Kirkegård.
- 5.3. **Michel Christensen** blev født den **24. februar 1764** i Ejerslev sogn, og han blev døbt den 26. februar i Ejerslev Kirke. Han døde den **14. juni 1769** 5 år gammel og blev begravet på Ejerslev Kirkegård.
- 5.4. **Michel Christensen** blev født den **6. april 1771** i Ejerslev sogn, og han blev døbt i Ejerslev Kirke. Han døde den **20. februar 1773** knap 2 år gammel og blev begravet på Ejerslev Kirkegård.
- 5.5. **Michel Christensen** blev født den **15. januar 1774** i Ejerslev sogn, og han blev døbt i Ejerslev Kirke. Han døde den **25. juni 1780** $6\frac{1}{2}$ år gammel og blev begravet på Ejerslev Kirkegård.
6. **Maren Michelsdatter** blev født omkring 1739. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

156 Niels Pedersen

Niels Pedersen blev født omkring **december 1699** i Vester Assels sogn, og han blev døbt den 17. december i Vester Assels Kirke. Han var søn af **Dorthe Madsdatter (ane nr. 313)** og **Peder Brun (ane nr. 312)**, som Dorthe blev gift med året efter. I **marts 1728** fæstede han en gård under Blidstrup og Lund Godser, men indtil videre er der

ikke fundet oplysninger om matrikelnummer, så den kan ikke stedfæstes. Han døde i **marts 1785** 85 år gammel og blev begravet den 3. april på Vester Assels Kirkegård. Han var også kendt som Niels Brun og Niels Pedersen Brun.

157 Anne Jensdatter

Anne Jensdatter blev født omkring juni 1697 i Ørding sogn, og hun blev døbt den 13. juni i Ørding Kirke. Hun var datter af **Jens Nielsen (ane nr. 314)** og **Margrethe Jensdatter (ane nr. 315)**. Hun døde i juli 1763 66 år gammel og blev begravet den 30. juli på Øster Assels Kirkegård. Hun var også kendt som Anne Øer.

Anne Jensdatter og Niels Pedersen

Anne og Niels blev gift den 30. marts 1728 i Øster Assels Kirke. De fik sammen 7 børn:

1. **Jens Nielsen (Brun)** blev født omkring juli 1728 i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 17. juli i Øster Assels Kirke. Den 7. oktober 1755 blev han gift med **Maren Poulsdatter** (født i november 1729 i Vester Assels sogn som datter af Poul Madsen og Sidsel Andersdatter) i Vester Assels Kirke. Ifølge folketællingen i 1787 er han noteret som **husmand og tømmermand**. Maren døde i april 1787 57 år gammel og blev begravet den 22. april. Jens døde i september 1792 64 år gammel og blev begravet den 26. september. Begge blev begravet på Vester Assels Kirkegård. Parret fik 7 børn:

1.1. **Zidsele Jensdatter** blev født omkring december 1756 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 19. december i Vester Assels Kirke. Hun døde i april 1773 16 år gammel og blev begravet den 2. maj på Vester Assels Kirkegård.

1.2. **Anne Margrethe Jensdatter** blev født omkring juli 1758 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 9. juli i Vester Assels Kirke. Hun døde i februar 1765 6 år gammel og blev begravet den 3. marts på Vester Assels Kirkegård.

1.3. **Johanne Jensdatter** blev født omkring august 1760 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 10. august i Vester Assels Kirke. Den 23. februar 1787 blev hun gift med **Christen Pedersen Smed** (født omkring februar 1757 i Vester Assels sogn som søn af Peder Christensen og Zidsele Knudsdatter) i Vester Assels Kirke. Som det fremgår af hans tilnavn, var han smed og havde sin virksomhed på matrikel 60 i Vester Assels. Det var en lille parcel på 350 m² beliggende lige syd for kirkemuren med adressen **Hovedstrædet 20** (2022). Christen døde den 7.



Figur 310 Matrikel 60 - Hovedstrædet 20

februar 1822 65 år gammel og blev begravet den 17. februar. Johanne døde den 18. marts 1827 66 år gammel og blev begravet den 25. marts. Begge blev

begravet på Vester Assels Kirkegård. Parret fik 2 børn, hvoraf det ene døde som 4-årig.

- 1.4. **Dorethe Jensdatter** blev født omkring maj 1762 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 23 maj i Vester Assels Kirke. Hun døde i september 1766 4 år gammel og blev begravet den 27. september på Vester Assels Kirkegård.
- 1.5. **Anne Margrethe Jensdatter** blev født omkring juni 1766 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 6. juli i Vester Assels Kirke. Den 24. januar 1794 blev hun gift med **Jens Pedersen** i Ørding Kirke. Derefter har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om parret.
- 1.6. **Dorethe Kirstine Jensdatter** blev født omkring maj 1769 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 21. maj i Vester Assels Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 1.7. **Maren Jensdatter** blev født omkring november 1772 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 15. november i Vester Assels Kirke. Hun ses i folketællingen hos forældrene i 1787, men derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
2. **Mads Brun Nielsen** blev født omkring juli 1730 i Øster Assels sogn. Han liv og levned er beskrevet under **ane nr. 78** - se side 181.
3. **Poul Nielsen** blev født omkring juni 1732 i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 29. juni i Øster Assels sogn. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
4. **Sidsel Nielsdatter** blev født omkring marts 1735 i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 11. april i Øster Assels Kirke. Den 4. maj 1762 blev hun gift med **Anders Andersen** (født omkring maj 1735 i Jegindø sogn som søn af Anders Jensen Ydsted og Anne Christensdatter Degn) i Øster Assels Kirke. I 1787 overtog Anders forpagtningen af **Korsgaard i Søndbjerg by på Thyholm med matrikel nummer 5^a** på adressen **Søndbjerg Strandvej 20**. I daglig tale var han kendt som Anders Korsgaard. I 1800 gik forpagtningen videre til sønnen Anders. Sidsel døde den 21 september 1811 76 år gammel og blev begravet den 30. september. Anders døde den 15. marts 1814 78 år gammel. Begge blev begravet på Søndbjerg Kirkegård. Parret fik 5 børn:



Figur 311 Matrikel 5a - Korsgaard i Søndbjerg - kort 2022

- 4.1. **Anders Andersen** blev født omkring november 1763 i Jegindø sogn, og han blev døbt den 27. november i Jegindø Kirke. Han døde i juni 1769 5 år gammel og blev begravet den 21. juni på Jegindø Kirkegård.
- 4.2. **Anne Marie Andersdatter** blev født omkring december 1765 i Jegindø sogn, og hun blev døbt den 15. december i Jegindø Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 4.3. **Niels Andersen** blev født omkring februar 1767 i Jegindø sogn, og han blev døbt den 1. marts i Jegindø Kirke. Han døde omkring juli samme år 4 måneder gammel og blev begravet den 5. juli på Jegindø Kirkegård.

4.4. **Anders Andersen (Korsgaard)** blev født omkring oktober 1773 i Jegindø sogn, hvilket dog ikke er bekræftet i kirkebogen. Han overtog Korsgaard i Søndbjerg by i 1800 - se kort på side 266. Han døde den 9. februar 1822 48 år gammel og blev begravet den 19. februar på Søndbjerg Kirkegård.

4.5. **Anna Andersdatter** blev født omkring august 1774 i Jegindø sogn, og hun blev døbt den 14. august i Jegindø Kirke, hvilket dog ikke er bekræftet i kirkebogen, som mangler et par sider. Inden 1794 blev hun gift med **Mads Thomasen Harbo** (født omkring juni 1765 i Søndbjerg sogn som søn af Thomas Harbo og Anne Madsdatter). Parret boede lige vest for Annas barndomshjem på matrikel 6^a, som ikke længere er en selvstændig ejendom, men som lå omkring **Søndbjerg Strandvej 4-10**. Den havde et areal på 28.930 kvadratalen svarende til 1 hektar eller 2 tønder land. Mads var **sognefoged** i en årrække og var i den anledning involveret i **udskiftningen i Søndbjerg sogn i 1807**⁷⁸. Mads døde den 30. juli 1829 64 år gammel og blev begravet den 9. august. Anna boede fortsat på gården sammen med sønnen Anders samt svigerdatter og senere et barnebarn. Hun døde den 22. april 1835 60 år gammel og blev begravet den 29. april. Begge blev begravet på Søndbjerg Kirkegård. Parret fik sammen 10 børn, hvoraf 4 ikke nåede voksenalderen.



Figur 313 Matrikel 6a i Søndbjerg- kort fra 1859

5. **Dorthe (Dorethe) Nielsdatter** blev født omkring oktober 1736 i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 29. oktober i Øster Assels Kirke. Den 6. april 1768 blev hun gift med **Peder Sørensen** fra Emb by, Blidstrup sogn. Den 29. november 1755 havde han overtaget **fæstet på matrikel 6** i Emb, som var en gård under Blidstrup Gods. Gården hed og hedder stadig **Søndergaard** og ligger på adressen **Søndenom 9**. Arealet var på 1.672.930 kvadratalen svarende til 66 hektar eller 119 tønder land. Gården gik efterfølgende videre til sønnen Søren. Ifølge folketællingen i 1801 var han **sognefoged** i Blidstrup sogn. Dorthe døde i juli måned 1800 63 år gammel og blev begravet den 27. juli. Peder døde i april 1807 73 år gammel. Begge blev begravet på Blidstrup Kirkegård. De fik 2 børn:



Figur 312 Matrikel 6 - Søndenom 9 - kort 1842

⁷⁸ Artikel af kommunelærer A. C. Tandrup i "Historisk Årbog for Thisted amt 1934" side 484-487. <https://slaegtsbibliotek.dk/909833.pdf>

5.1. **Anne Pedersdatter** blev født omkring **september 1772** i Blidstrup sogn, og hun blev døbt den 2. oktober i Blidstrup Kirke. Den **14. april 1809** blev hun **gift med Christen Christensen (Pind)** (født omkring september 1752 som søn af Christen Nielsen og Maren Christensdatter) i Blidstrup Kirke. Christen var enkemand efter Maren Pedersdatter, som han blev gift med i 1784, i hvilken forbindelse han overtog fæstet på den ejendom, som hun havde boet på sammen med den afdøde mand Jørgen Pind. Ejendommen havde **matrikel 47** i Vester Assels by og sogn, og den var placeret på 3 parceller på i alt 57.430 kvadratalen svarende til $2 \frac{1}{4}$ hektar eller 4 tønder land. Én af de nuværende (2022) parceller ligger på **Ålekistevej 1**. Christen døde den **24. marts 1822** 69 år gammel og blev begravet den 1. april. Anne blev derefter **gift med Anders Davidsen** (født omkring 1794) den **13. oktober 1822**, og han overtog i den forbindelse fæstet af matrikel 47. Anne døde den **11. april 1839** 66 år gammel og blev begravet den 21. april. Både Anne og Christen blev begravet på Vester Assels Kirkegård. Parret fik ét barn.



Figur 314 Matrikel 47 - Den sydligste parcel er Ålekistevej 1 - kort 1860

5.2. **Søren Pedersen** blev født den **1. februar 1775** i Blidstrup sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 12. marts i Blidstrup Kirke. Den **29. november 1806** blev han **gift med Else Larsdatter** (født den 18. oktober 1783 i Vejerslev sogn som datter af Lars Sørensen og Mette Christensdatter) i Vejerslev. Omkring giftermålet **overtog han fæstet af den fædrene gård "Søndergaard" på Søndenom 9** i Emb - se kort på side 267. Else døde den **13. februar 1845** 61 år gammel og blev begravet den 21. februar. Søren døde den **17. august 1849** 74 år gammel og blev begravet den 24. august. Begge blev begravet på Blidstrup Kirkegård.

6. **Peder Nielsen (Brun)** blev født omkring **februar 1740** i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 21. februar i Øster Assels Kirke. Den **6. december 1765** blev han **gift med Anne Christensdatter** (født omkring februar 1744 på Jegindø som datter af Christen Jensen og Maren Adriansdatter) i Jegindø Kirke. Peder **overtog i 1768 fæstet på halvdelen af gården "Store Nørskov"** efter en svoger. Anne døde i **november 1785** 41 år gammel og blev begravet den 27. november. Efter Annes død og nyt ægteskab overtog Peder **matrikel 24**^{79 80}, som var den største del af det hidtil fæstede areal, **til særeje**. Med diverse tilretninger undervejs har gården været og er stadig (2022) i **familiens eje i mere end 300 år**. Adressen er i 2022 **Ibstedvej 12**. Anne og Peder fik sammen 6 børn:



Figur 315 Matrikel 24 - Ibstedvej 12 - kort 1950

⁷⁹ Omtalt i artikel af Flemming Rasmussen i Årsskrift for Thyholm og Jegindø for 1998 side 25-39 - <http://thyholmlokalarkiv.dk/aarboeg/1998%2025%20Norskov%20pa%20Jegindo.pdf>

⁸⁰ Familien omtalt i Peder Madsens bog: "80 år på Jegindø"

- 6.1. **Anne Marie Pedersdatter** blev født omkring december 1766 på Jegindø og blev døbt den 21. december i Jegindø Kirke. Hun døde i april 1773 6 år gammel og blev begravet den 18. april på Jegindø Kirkegård.
- 6.2. **Christen Pedersen** blev født omkring december 1768 på Jegindø og blev døbt den 12. december i Jegindø Kirke. Han døde i december samme år 1 måned gammel og blev begravet den 26. december på Jegindø Kirkegård.
- 6.3. **Niels Pedersen** blev født omkring november 1770 på Jegindø og blev døbt den 21. januar i Jegindø Kirke. Han kan følges til forældrene i folketællingen i 1787, med derudover er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 6.4. Den 12. februar 1772 fik parret et drengbarn, som ikke blev navngivet, og det kan meget vel tænkes, at det har været dødfødt.
- 6.5. **Christen Pedersen** blev født omkring september 1775 på Jegindø, og han blev døbt den 1. oktober i Jegindø Kirke. Han kan følges til forældrene i folketællingen i 1787, med derudover er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 6.6. **Jens Pedersen** blev født omkring august 1778 i Jegindø sogn, og han blev døbt den 16. august i Jegindø Kirke. Den 3. november 1809 blev han gift med **Maren Christensdatter** (født i 1785 i Gudum sogn i Skodborg Herred i Ringkøbing Amt) i Jegindø Kirke. Året før havde han overtaget den fædrene gård med matrikel nr. 24 - se kort på side 268, og i 1852 gik den videre til sønnen Lars Christian Jensen. Maren døde den 30. september 1854 69 år gammel og blev begravet den 9. oktober. Jens døde den 4. maj 1856 77 år gammel og blev begravet den 13. maj. Begge blev begravet på Jegindø Kirkegård. Parret fik 5 børn.

Efter Annes død blev **Peder** gift med **Maren Nielsdatter** (født i 1757 i Jegindø sogn som datter af Niels Nielsen og Maren Poulsdatter) i Hvidbjerg Thy Kirke. Peder døde i juni 1812 72 år gammel og blev begravet den 18. juni. Maren døde den 9. marts 1841 84 år gammel og blev begravet den 17. marts. Begge blev begravet på Jegindø Kirkegård. Parret fik 2 børn:

- 6.7. **Anne Marie Pedersdatter** blev født omkring 1788 i Jegindø sogn. Der mangler oplysninger om dåb og første ægteskab i kirkebogen, men før 1820 blev hun gift med **Christen Christensen Rytter** (født omkring 1785). De fik 2 børn sammen, inden Christen døde den 3. oktober 1828 53 år gammel og blev begravet den 10. oktober. Anne Marie blev herefter gift med **Niels Andreas Christensen** (født 14. juni 1801 i Hvidbjerg Thy sogn som søn af Christen Nielsen og Bodil Marie Christensdatter) den

16. marts 1830 i Jegindø Kirke. Parret boede på matrikel 36^a, som havde et areal på 110.430 kvadratalen svarende til cirka 4½ hektar eller 8 tønder land plus eventuel en strandlod (matrikelkort har overstregninger, som kan indikere det). Restejendommen har i dag adressen **Mejerivej 24**. Ejendommen blev overdraget til Anne Maries søn Peder Christian mod bl.a. aftægtsforpligtelse. Parret



Figur 316 Matrikel 36a - Mejerivej 24 - kort 1842

fik ingen børn. Anne Marie døde **19. juni 1869** 81 år gammel og blev begravet den 27. juni. Niels Andreas døde den **8. december 1888** 81 år gammel og blev begravet den 17. december. Alle 3 blev begravet på Jegindø Kirkegård.

6.8. **Maren Pedersdatter** blev født omkring **1791** i Jegindø sogn. Den **31. marts 1825** blev hun gift med **Sephter Nielsen** (født den 4. oktober 1796 i Jegindø sogn som søn af Niels Clemensen og Karen Pedersdatter) i Jegindø Kirke. Ifølge en folketælling boede familien i **Nørskov**, uden at det har været muligt at finde stedet. Maren døde den **25. maj 1864** 73 år gammel og blev begravet den 2. juni. Sephter døde den **30. december 1870** 74 år gammel og blev begravet den 8. januar året efter. Begge blev begravet på Jegindø Kirkegård.

7. **Maren Nielsdatter** blev født omkring **september 1741** i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 24. september i Øster Assels Kirke. Den **17. oktober 1766** blev hun gift med **Poul Jensen** (født omkring 1739) i Øster Assels Kirke. Begge er fundet med efternavnet "Brun". Ved folketællingen i **1787** arbejdede Poul som **gift medhjælper** hos Michael Pedersen i Øster Assels sogn, og Maren er anført som **"inderste og yderlig arm (fattig)"**, hvilket kunne tyde på, at de har levet under kummerlige forhold. Det har indtil videre ikke været muligt at følge deres bosted(er), men de opholder sig ved deres død i Øster Assels sogn. Maren døde i **februar 1804** 64 år gammel og blev begravet den 9. februar. Poul døde i **november 1805** 66 år gammel og blev begravet den 10. november. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. Parret fik 9 børn:

7.1. **Jens Poulsen** blev født omkring **maj 1767** i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 8. juni i Øster Assels Kirke. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

7.2. **Niels Poulsen** blev født omkring **juli 1769** i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 23. juli i Øster Assels Kirke. Den **20. juli 1797** blev han gift med **Inger Sørensdatter** (født omkring 1756 - enke efter "gamle" Niels Smed, som hun havde ét barn sammen med) i Øster Assels Kirke. Parret fik ét barn sammen. Niels døde den **4. maj 1830** 60 år gammel og blev begravet den 9. maj. Ved dødsfaldet blev han noteret som **almisselem**. Inger døde den **25. februar 1835** 79 år gammel og blev begravet den 1. marts. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård.

7.3. **Anne Poulsdatter** blev født omkring **maj 1771** i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 21. maj i Øster Assels Kirke. Hun døde i **januar 1772** 7 måneder gammel og blev begravet den 11. januar på Øster Assels Kirkegård.

7.4. **Peder Poulsen** blev født omkring **marts 1774** i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 13. marts i Øster Assels Kirke. Han **døde i samme måned** og blev begravet den 27. marts på Øster Assels Kirkegård.

7.5. **Anne Elisabeth Poulsdatter** blev født omkring **februar 1775** i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 5. marts i Øster Assels Kirke. Hun døde i **april måned samme år** lidt over 2 måneder gammel og blev begravet den 30. april på Øster Assels Kirkegård.

- 7.6. **Anne Poulsdatter** blev født omkring juni 1776 i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 9. juni i Øster Assels Kirke. I 1801 var hun tjenestepige hos Anders Jensen og Maren Andersdatter. Hun forblev ugift, og ifølge folketælling i 1834 var hun indsidder og levede af håndgerning. Hun døde den 29. juni 1836 60 år gammel og blev begravet den 6. juli på Øster Assels Kirkegård.
- 7.7. **Peder Poulsen** blev født omkring december 1778 i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 6. december i Øster Assels Kirke. Han døde i februar året efter godt og vel 2 måneder gammel og blev begravet den 21. februar på Øster Assels Kirkegård.
- 7.8. **Else Poulsdatter** blev født omkring september 1780 i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 17. september i Øster Assels Kirke. Hun kan følges frem til folketællingen i 1801, hvor hun er tjenestepige hos skoledegnen Hans Fabricius. Derefter er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 7.9. **Karen Poulsdatter** blev født omkring november 1785 i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 20. november i Øster Assels Kirke. Hun var ansat som tjenestepige - senest hos Peder Thomsen i Vester Assels, hvor hun fortsatte som husbestyrerinde, efter at Peder var blevet enkemand, og dén stilling bestred hun indtil sin død den 16. januar 1860, hvor hun var 74 år gammel. Hun blev begravet den 24. januar på Vester Assels Kirkegård.

158 Niels Pedersen

Niels Pedersen blev født omkring maj 1702 i Øster Assels sogn som søn af Peder Michelsen (ane nr. 316), og han blev døbt den 28. maj i Øster Assels Kirke. Den 9. januar 1732 overtog han fæstet af Sallingbogaard i Sillerslev by, Øster Assels sogn - se kort og beskrivelse på side 181. Han døde i oktober 1755 53 år gammel og blev begravet den 7. oktober på Øster Assels Kirkegård.

159 Kirsten Christensdatter

Kirsten Christensen blev født omkring december 1699. Indtil videre er der ikke fundet oplysninger om fødested og forældre. Hun døde i december 1758 59 år gammel og blev begravet den 30. december på Øster Assels Kirkegård.

Kirsten Christensdatter og Niels Pedersen

Der findes et notat om, at parret skulle være **gift i 1732**, hvilket er sammenfaldende med overtagelsen af fæstet på Sallingbogaard, men det har indtil videre ikke været muligt at finde sikre oplysninger om det. Parret fik 2 børn:

1. **Christen Nielsen** blev født **omkring januar 1733** i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 18. januar i Øster Assels Kirke. Han døde i **januar 1737** 4 år gammel og blev begravet den 20. januar på Øster Assels Kirkegård.
2. **Sidsel Nielsdatter** blev født **omkring august 1736** i Øster Assels sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 79** - se side 181.

170 Hans Pedersen

Hans Pedersen blev født **omkring 1676**⁸¹, og han kom formentlig fra Thy, idet der ved det yngste barns dåb er anført en "moster fra Thy". Han kan have været ladefoged på **Nørretorp Gods** i Thy, idet han nævnes med denne titel ved et barnedåb i Hansted i 1712. Ved giftermålet i 1724 nævnes han som tidligere **ladefoged på Ullerup Gods** i Galtrup sogn. Begge børn er født i Flade sogn, som må have været bopælen på dette tidspunkt. Han købte gården "**Søndergaard**" i **Øster Jølby** af Kronen som **selveje** i **1751**, og henset til hans alder på dette tidspunkt (75 år) må der være en vis sandsynlighed for, at han kan have drevet gården før købet. Ifølge et senere kort skulle jorden have ligget mindst 3 forskellige steder, og arealet var mindst på 1.634.540 kvadratalen svarende til 64 hektar eller 117 tønder land. Søndergaard har nu (2022) adressen **Kr. Koldsvej 11**. Hans døde i **januar 1757** 80 år gammel og blev begravet den 31. januar på Øster Jølby Kirkegård.



Figur 317 Matrikel 6 - Søndergaard - kort 2022

171 Sidsel Lauritsdatter

Sidsel Lauritsdatter blev født i **1696** i Flade sogn som datter af **Laurits Laursen** (**ane nr. 342**) og **Maren Jensdatter** (**ane nr. 343**). Hun blev døbt den 19. juli i Flade Kirke. Det har ikke været muligt at få bekræftet hendes dødsdag, men ifølge artiklen i "Slægten" skulle hun være **død i 1771** 75 år gammel.

⁸¹ Ifølge en artikel i "Slægten" nr. 43 januar 2011 - <https://slaegtsbibliotek.dk/917010.pdf>

Sidsel Lauritsdatter og Hans Pedersen

Sidsel og Hans blev gift den **5. november 1724** i Flade Kirke. Parret fik 2 børn:

1. **Maren Hansdatter** blev født omkring **april 1726**. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 85** - se side 191.
2. **Karen Hansdatter** blev født omkring **august 1728** i Flade sogn, og hun blev døbt den 14. august i Flade Kirke. Den **4. februar 1753** blev hun **gift med Christen Lauritsen** (født i 1720 i Hvidbjerg sogn som søn af Laurits Nielsen og Sidsel Christensdatter) i Øster Jølby Kirke. Karen **døde i juni 1762** 33 år gammel, og kort tid efter (3. december samme år) blev **Christen gift med Maren Christensdatter**, som han fik ét barn sammen med. Christen døde i **august 1777** 57 år gammel og blev begravet den 17. august. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård. Karen og Christen fik 3 børn sammen:

- 2.1. **Sidsel Christensdatter** blev født i **1754** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt i Hvidbjerg Kirke. Den **29. juni 1788** blev hun **gift med Christen Poulsen** (født omkring december 1759 som søn af Poul Pedersen og Else Sørensdatter) i Hvidbjerg Kirke.



Figur 318 Matrikel 4 - Rundhøjvej 30 - kort 1901

- De boede på **matrikel 4**, og en del af denne ejendom er nu (2022) **Rundhøjgaard** på **Rundhøjvej 30** i Øster Hvidbjerg. Han var "**husmand med jord**" og **smed**. Parret fik 2 børn, hvoraf det ene døde umiddelbart efter fødslen. Sidsel døde i **april 1801** 45 år gammel og blev begravet den 3. maj. Derefter blev **Christen gift med Sidsel Pedersdatter** (født omkring 1773) den **29. april 1802** i Karby Kirke, og de fik 2 børn sammen. Christen døde den **30 juni 1817** 57 år gammel og blev begravet den 6. juli. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård.
- 2.2. **Margrethe Christensdatter** blev født omkring **juli 1756** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 8. august i Hvidbjerg Kirke. Den **11. oktober 1782** blev hun **gift med Mads Thomassen** (født omkring juli 1740 i Redsted sogn som søn af Thomas Pedersen og Sidsel Pedersdatter Bach) i Redsted Kirke. Han var enke-mand efter Kirsten Jensdatter (født omkring 1740), som han havde 6 børn sammen med, og heraf 3 døde som ganske små, og én døde som 17-årig. **Margrethe og Mads fik også 6 børn sammen**. Heraf døde 2 som ét- og treårig - de står lige efter hinanden i kirkebogen, så det kan ikke udelukkes, at der har været én eller anden uheldig tildragelse omkring deres død. Margrethe døde i **november 1801** 45 år gammel og blev begravet den 15. november. Mads døde den **28. juli 1822** 82 år gammel og blev begravet den 4. august. Alle 3 blev begravet på Redsted Kirkegård.
 - 2.3. **Laurits Christensen** blev født omkring **maj 1760** i Hvidbjerg sogn, og han blev døbt den 8. juni i Hvidbjerg Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

188 Niels Knudsen

Niels Knudsen blev født omkring **1696** i Karby sogn. Hans liv og levned er omtalt på side 220, hvor også hans ægteskab med Margrethe Rasmusdatter er omtalt.

189 Anne Jørgensdatter

Anne Jørgensdatter blev født omkring **1700**, uden at det er dokumenteret. Det formodes, at hun er død omkring **1735**, da ægtefællen får barn med kone nummer 2 omkring 1735.

Anne Jørgensdatter og Niels Knudsen

Anne og Niels blev gift omkring **januar 1723** i Hvidbjerg Kirke. Parret fik 4 børn:

1. **Else Nielsdatter** blev født omkring **juni 1723** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 18. juli i Hvidbjerg Kirke. Ved folketællingen i 1787 boede hun hos broderen Jørgen og var noteret som ugift. Indtil videre har det ikke været muligt at finde hendes død.
2. **Kirsten Nielsdatter** blev født omkring **september 1725** i Karby sogn, og hun blev døbt den 14. oktober i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysning om hende.
3. **Knud Nielsen** blev født omkring **juli 1727** i Karby sogn, og han blev døbt den 10. august i Karby Kirke. Han døde omkring **februar 1732** 4 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.
4. **Jørgen Nielsen** blev født omkring **januar 1732** i Karby sogn, Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 94** - side 195.

192 Jens Villadsen Bundgaard

Jens Villadsen Bundgaard blev født omkring **december 1713** på gården Bundgaard i Skjoldborg sogn i Hundborg Herred, og han blev døbt den 17. december i Skjoldborg Kirke. Han var søn af **Villads Christensen (ane nr. 384)** og **Kirsten Poulsdatter (ane nr. 385)**. Han lærte **snedkerfaget** og var meget anerkendt for sit arbejde. Bl.a. lavede han alt **snedkerarbejde under restaurering af Ydby Kirke**,



Figur 319 Pulpituret i Ydby Kirke med de 12 apostle.

hvor man stadig kan se pulpituret fra dengang. Også indenfor **urmagerkunsten** var han meget



Figur 320 Matrikel 6 - Langebeksvej 53 - kort 2022

fra dengang. Også indenfor **urmagerkunsten** var han meget



Figur 321 Lygteur
på auktion i 2016

berømt og lavede mange fine ure. Han er stadig (2022) en af Danmarks mest kendte urmagere, men allerede i sin samtid var han temmelig enestående. For ikke alene lavede han værker af meget høj kvalitet. Hans baggrund som snedker gjorde også, at han selv udførte urkassen, ornamenterne og timekransen. Han byggede både **tårnure**, **standure**, **lygteure** og **taffelure**, og de fleste af de charmerende **lygteure**, der stadig eksisterer i dag, er museumsstykker og kan bl.a. ses udstillet i **Den gamle By** i **Århus** og på **Frederiksborg Slot**. På en auktion i 2016 blev én af hans "lygteure" vurderet til 60-80.000 kroner.

Der er en fin artikel af hestehandler P. Jensen, Viborg: "En urmager fra Baroktiden"⁸² om Jens Villadsen Bundgaard.

Urene signerede han alt efter sin egen geografiske tilstedeværelse. I kraft af det kan man tidsfæste mere præcist, hvornår urene er lavet. Der findes ure signeret Ørum slot, Kiergaardsholm og Frisenborg, og da man ved, at han i 1759 var bosat på Ørum slot (Gl. Ørumgård) i Thy, at han omkring 1770 flyttede til Kiergaardsholm i Salling, og at han i 1780 boede sammen med sin familie på Frisenborg Gods ved Århus, er det muligt at bestemme urenes omtrentlige alder.

Jens **døde** i **1782** i Thinghuset ved Frijsenborg ved Hammel 68 år gammel. Indtil videre er hans begravelsessted ikke fundet.

193 Dorthe Jensdatter Trap

Dorthe Jensdatter Trap blev født omkring august 1709 i Thorsted sogn i Hunderup Herred, og hun blev døbt den 25. august i Thorsted Kirke. Hun var datter af **Jens Nielsen Trap (ane nr. 386)** og **Inger Pedersdatter Holmsgaard (ane nr. 387)**. Hun døde den **2. marts 1746** 36 år gammel og blev begravet den 6. marts på Skjoldborg Kirkegård.

Dorthe Jensdatter Trap og Jens Villadsen Bundgaard

Dorthe og Jens blev gift den **19. juni 1741** i Thisted Kirke. De fik sammen 4 børn:

1. **Inger Kirstine Jensdatter** blev født omkring maj 1742 i Skjoldborg sogn og blev døbt i Skjoldborg Kirke. Den **16. maj 1783** blev hun gift med maleren **Gros Christian Grosen** (født omkring 1754), og de boede i "**Malerhuset**" under **Frijsenborg Gods**. Ifølge bogen om faderen (omtalt ovenfor) er der ikke usandsynligt, at han har malet urene, som svigerfaderen lavede. Han døde i **juli 1790** 36 år gammel og blev begravet den 23. juli på Hammel Kirkegård. Derefter blev Inger Kirstine gift

⁸² <http://arkivthy.dk/images/Aarboeg/1952/Jensen,%20P.%20%20En%20Urmager%20fra%20baroktiden.pdf> - Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1952, side 310-318

med mølleren på Tulstrup Mølle Poul Rasmussen Brahne (født omkring 1738) omkring marts 1793. Inger Kirstine døde den 24. april 1798 56 år gammel og blev begravet den 2. maj på Sall Kirkegård. Der er ikke fundet oplysninger om børn i de 2 ægteskaber.

2. **Christiane Jensdatter** blev født omkring juli 1743 i Skjoldborg sogn. Og hun blev døbt den 11. juli i Skjoldborg Kirke. Hun døde samme år cirka 1 måned gammel og blev begravet den 4. august på Skjoldborg Kirkegård.
3. **Villads Jensen** blev født omkring august 1745 i Skjoldborg sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 96** - se side 196.
4. **Christiane Jensdatter** er født i 1746 i Skjoldborg sogn og blev døbt i Skjoldborg Kirke. Hun ses i folketællingen i 1787 for Viborg Købstad, hvor hun bor til leje i **St. Mogensdage 43** og lever "af sine hænders gjerning". Hun er anført som gift med en bemærkning om, at hendes mand er borttrømmet. Ellers er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

Sidsel Marie Sørensdatter og Jens Villadsen Bundgaard

Derefter blev **Jens gift med Sidsel Marie Sørensdatter** (født i 1727 i Ørum sogn i Refs Herred som datter af Søren Schytte) den 15. december 1752 i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Ægteskabet varede dog kun kort tid, idet hun døde i barselsseng knap et halvt år senere i barselsseng 26 år gammel, og hun blev begravet den 5. juni 1753 på Viborg Graabrødre Kirkegård. Parret fik 1 barn:

5. **Søren Jensen Bundgaard** blev født den 31. maj 1753 i Viborg Graabrødre sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Omkring 1780 blev han gift med **Øllegaard⁸³ Dorothea Sophie Saabye** (født den 8. august 1754 som datter af Hans Erik Nielsen Saabye til Brandbjerg og Sneumgaard og Margrethe Lauritsdatter Utzon). Søren videreførte faderens urmagerforretning i Tinghuset under Frijsenborg Gods. Søren døde den 13. juni 1829 74 år gammel og blev begravet den 23. juni. Dorothea døde den 6. januar 1835 80 år gammel og blev begravet den 12. januar. Begge blev begravet på Hammel Kirkegård. Parret fik 4 børn:

- 5.1. **Margrethe Sørensdatter Bundgaard** blev født omkring 1782 i Hammel sogn. Den 23. april 1824 blev hun gift med **Niels Emanuel Leegaard** (født omkring 1795 i (muligvis) Vinding sogn i Thyrstrup Herred). Han var købmand i Skanderborg og boede på **Adelgade 25**. Mellem 1840 og 1845 flyttede parret til en gård i **Fruering sogn**, som de solgte en halv snes år senere mod bl.a. en

⁸³ "Danske Personnavne" af Rikard Hornby: Navnet Øllegaard stammer fra det 15. århundrede. Det tyske helgenindenavn Hildegard (12. århundrede) er i kalenderen under 29. februar ændret til Øllegaard. Ældre form er formentlig Odelgard/Odigard: "Die Hüterin der Heimat". Almindeligt pigenavn i de nordlige tysktalende områder (inkl. Slesvig-Holsten) i middelalderen. Andre former: Ohlgart, Oehlgart, Odelgard, Olgard

aftægtsforpligtelse. Parret fik ingen børn. Margrethe døde den **13. februar 1863** 80 år gammel og blev begravet den 21. februar på Fruering Kirkegård. Niels Emanuel døde den **30. december 1870** 75 år gammel og blev begravet den 4. januar året efter. Begge blev begravet på Fruering Kirkegård.

- 5.2. **Cecilie Helena Sørensdatter Bundgaard** blev født omkring **juli 1784** i Hammel sogn, og hun blev døbt den 16. juli i Hammel Kirke. Omkring **1820** blev hun gift med **Poul Pedersen Vonge** (født i december 1769 i Øster Nykirke sogn i Nørvang Herred i Vejle Amt som søn af Peder Hansen og Else Christensdatter). Poul, der i daglig tale var kendt som Poul Vonge, var **tømrer**. Parret boede først i **Bryrup sogn** og senere i **Klovborg sogn**. De fik sammen 2 børn, og via det ene barn er der en direkte slægtslinje til sangeren og skuespilleren **Poul (Arne) Bundgaard**. Det vil sige, at han er vores hovedperson **Kristines 3xtipoldeforældres 3xtipoldebarn**. Peder døde den **27. oktober 1845** 75 år gammel og blev begravet den 2. november. Cecilie døde den **17. februar 1864** 79 år gammel og blev begravet den 24. februar. Begge blev begravet på Klovborg Kirkegård.
- 5.3. **Hans Sørensen Bundgaard** blev født omkring **1785** i Hammel sogn, og han blev døbt den 14. august i Hammel Kirke. Da han ikke er med i folketællingen i 1787, hvor han er knap 2 år gammel, må det formodes, at han er **død senest i 1787**.
- 5.4. **Anne Cathrine Sørensdatter Bundgaard** blev født omkring 1789 i Hammel sogn. Hun kan følges i folketællingerne frem til 1834, hvor hun som **ugift bor sammen med moderen**. Ellers er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

Helene Kjærulf og Jens Villadsen

Efter Sidsel Mariens død blev **Jens gift med Helene Pedersdatter Kjærulf** (født i februar 1733 i Øster Brønderslev sogn i Børglum Herred som datter af Peder Kjærulf og Lisbeth Karlsdatter) den **22. januar 1755** i Viborg. Helene **døde i 1781** 48 år gammel. De fik ét barn:

6. **Mette Marie Jensdatter Bundgaard** blev født omkring **1758** i Hammel sogn. Hun døde i **februar 1781** 23 år gammel og blev begravet den 6. februar på Hammel Kirkegård.

194 Niels Andersen

Niels Andersen blev født omkring marts 1689. Han var søn af Anders Søndergaard (ane nr. 388). Han var også kendt som Niels Søndergaard og Niels Andersen Søndergaard. Familien boede på matrikel 4^a m.fl., som ligger omkring Åsvej 25 (2022) og havde navnet "Søndergaard". Arealet var på 536.920 kvadratalen svarende til 21 hektar eller 38 tønder land. Han døde den 29. januar 1771 81 år gammel og blev begravet den 5. februar på Tilsted Kirkegård.



Figur 322 "Søndergaard" og "Sønderlund" i Silstrup by

195 Maren Edwardsdatter

Maren Edwardsdatter blev født omkring juli 1717 i Tilsted sogn, og hun blev døbt den 25. juli i Tilsted Kirke. Hun var datter af Edvard Nielsen (ane nr. 390) og Johanne Michelsdatter (ane nr. 391). Hun var også kendt som Maren Edwardsdatter Galtrup. Hun døde den 21. december 1784 67 år gammel og blev begravet den 28. december på Tilsted Kirkegård.

Else Andersdatter og Niels Andersen

Niels Andersen blev gift med Else Andersdatter (født omkring juni 1700 i Tilsted sogn som datter af Anders Frost og Maren Andersdatter) omkring februar 1722 i Tilsted Kirke. Else fik 2 børn, og det formodes, at Niels var far til begge. Det første barn blev ganske vist født 4-5 måneder før ægteskabet, og det er i kirkebogen anført, at det var et slegfredbarn⁸⁴, og selv om faderen ikke er anført i kirkebogen, må der være en vis sandsynlighed for, at forældrene har levet sammen uden at være gift. Else døde den 28. april 1738 37 år gammel og blev begravet den 5. maj på Tilsted Kirkegård.

1. Anders Nielsen blev født omkring oktober 1721 i Tilsted sogn, og han blev døbt den 17. oktober i Tilsted Kirke. Han døde i juni 1739 17 år gammel og blev begravet den 30. juli på Tilsted Kirkegård.
2. Kirsten Nielsdatter blev født omkring august 1726 i Tilsted sogn, og hun blev døbt den 18. august i Tilsted Kirke. Ved folketællingen i 1787 boede hun hos halvbroderen Lars, og i 1801 boede hun hos enken efter halvbroderen Christen. Der er ikke noget, der tyder på ægteskab. Hun døde den 5. maj 1801 74 år gammel i Tilsted sogn.

⁸⁴ <https://denstoredanske.lex.dk/slegfred>: Slegfred, i ældre retssprog en kvinde, der levede sammen med en mand i et fast forhold uden at være gift med ham, forudsat at de kunne ægte hinanden

Maren Edwardsdatter og Niels Andersen

Maren og Niels blev gift den **30. marts 1740** i Tilsted Kirke. Parret fik 7 børn:

3. **Anders Nielsen Søndergaard** blev født omkring **november 1740** i Tilsted sogn, og han blev døbt den 20. november i Tilsted Kirke. I **1766** blev han gift med **Mette Pedersdatter** (født omkring 1724) i Sjørring Kirke. Hun var enke efter Christopher Andersen, som hun ikke fik børn sammen med. Mette døde den **30. november 1767** 43 år gammel **5 dage efter at have født en dreng**. Hun blev begravet 7. december. Derefter blev Anders gift med **Kirsten Andersdatter** (født omkring januar 1745 i Sjørring sogn som datter af Anders Jensen og Karen Clemedsdatter) den **1. juli 1768** i Sjørring Kirke. De boede på **matrikel 7** i Sjørring by, som dog ikke længere (2022) er en selvstændig ejendom, men den lå **øst for Sjørring Sø** og bestod af 2 parceller på i alt 742.360 kvadratalen svarende til 29 hektar eller 53 tønder land. Gården blev overtaget af sønnen Niels. Parret fik 14 børn i alt. Af de først 5 børn døde ét barn som 4-årig, og de andre 4 nåede voksenalderen. **Herefter fik de 9 børn, hvoraf ét barn var dødfødt, og resten døde tæt på fødslen**. Der var 2 tvillingepar, og det ene tvillingepar var født med 1-2 døgn mellemrum. Det må have været en meget speciel fødsel, og man forstår godt, at det sidste barn var dødfødt. Anders døde den **8. november 1818** 78 år gammel og blev begravet den 17. november. Kirsten døde den **4. september 1822** 77 år gammel og blev begravet den 13. september. Alle 3 blev begravet på Sjørring Kirkegård.

3.1. **Anders Christopher Andersen** blev født den **25. november 1767** i Sjørring sogn, og han blev døbt den 29. november i Sjørring Kirke. Han døde den **24. december samme år** 1 måned gammel og blev begravet den 1. januar 1768.

3.2. **Andreas Christopher Andersen** blev født den **4. juli 1769** i Sjørring sogn, og han blev døbt den 6. august i Sjørring Kirke. Den **4. november 1800** blev han gift med **Maren Cathrine Jensdatter Møller** (født den 8. januar 1767 i Sjørring Sogn som datter af Jens Christensen Møller og Anne Pedersdatter) i Sjørring Kirke. Andreas overtog **matrikel 5** i Næstrup by efter svigerfaderen. Det var en ejendom med jorden fordelt på 4 parceller, og hovedparcellen indgår nu (2022) i **Hvidhøjvej 8**. Det samlede areal var 424.590 kvadratalen svarende til 17 hektar eller 30 tønder land. Andreas døde den **18. juli 1844** 75 år gammel og blev begravet den 28. juli. Maren døde kort tid derefter den **21. november samme år** 77 år gammel og blev



Figur 323 Hovedparcellen - matrikel 5 - kort fra 1901

begravet den 5. december. Begge blev begravet på Sjørring Kirkegård. Parret fik 5 børn.

3.3. **Niels Andersen (Søndergaard)** blev født den **25. marts 1771** i Sjørring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Den **30. september 1815** blev han **gift med Ane Christensdatter Bang** (født den 11. februar 1780 i Sjørring sogn som datter af Christen Jensen Bang og Anne Marie Guldager) i Sjørring Kirke. Niels **overtog den fædrene gård**, som er beskrevet på side 279. Niels døde den **14. juni 1846** 75 år gammel og blev begravet den 24. juni. Ane døde den **24. februar 1854** 74 år gammel og blev begravet den 7. marts. Begge blev begravet på Sjørring Kirkegård. Parret fik 3 børn.

3.4. **Mette Andersdatter** blev født **10. september 1773** i Sjørring sogn, og hun blev hjemmedøbt 2 dage senere. Dåben blev publiceret den 19. september i Sjørring Kirke. Den **15. september 1798** blev hun **gift med Christen Andersen** (født omkring august 1770 i Tilsted sogn som søn af Anders Justesen og Maren Christensdatter Møller) i Sjørring Kirke. Han var **daglejer** og havde **et lille husmandsbrug med matrikel nr. 7** i Silstrup by i Tilsted sogn, og den har nu (2022) adressen **Aasvej 1**. Tilliggen- det var på 93.300 kvadratalen svarende til $3\frac{1}{2}$ hektar eller $6\frac{1}{2}$ tønder land. Parret fik 9 børn, hvor det ene barn af et tvillingepar døde 7 dage gammel. Christen døde den **27 august 1829** 59 år gammel og blev begravet den 6. september på Tilsted Kirkegård. Ejendommen blev overdraget til en datter og svigersøn mod bl.a. en aftægtsforpligtelse. Det har indtil videre ikke været muligt at finde **hendes død**, men den ligger **efter 1840**, hvor hun er med i folketællingen i Tilsted sogn.



Figur 324 Aasvej 1 - kort 1901

3.5. **Maren Andersdatter** blev født den **27. marts 1778** i Sjørring sogn. Hun blev hjemmedøbt samme dag, og dåben blev publiceret den 5. april i Sjørring Kirke. Hun **forblev ugift**, og ifølge kirkebogen ved dødsfaldet var hun **blind fra sit 28. år**. Gennem årene boede hun hos familien, og hun boede hos en nevø i de sidste år. Hun døde den **18. februar 1852** 73 år gammel og blev begravet den 29. februar på Sjørring Kirkegård.

3.6. **Michel Andersen** blev født den **3. oktober 1781** i Sjørring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Ifølge kirkebogen **levede han kun i 17 timer**, men nåede dog at blive døbt. Han blev begravet 7. oktober på Sjørring Kirkegård. Han var tvilling med Anders.

3.7. **Anders Andersen** blev født den **3. oktober 1781** i Sjørring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Ifølge kirkebogen **levede han kun i en halv time**, men nåede dog at blive døbt. Han blev begravet 7. oktober på Sjørring Kirkegård. Han var tvilling med Michel.

- 3.8. **Johanne Andersdatter** blev født den **11. oktober 1782** i Sjørring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun **døde på 3. dagen** og blev begravet den 17. oktober på Sjørring Kirkegård.
- 3.9. **Johanne Andersdatter** blev født den **15. januar 1784** i Sjørring sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun **døde 10 dage gammel den 25. januar** og blev begravet den 1. februar på Sjørring Kirkegård.
- 3.10. **Karen Marie Andersdatter** blev født den **7. april 1785** i Sjørring sogn, og hun blev hjemmedøbt straks efter fødslen. Dåben blev publiceret den 17. april i Sjørring Kirke. Hun var tvillingsøster til et dødfødt barn, som blev begravet samme dag. Hun døde den **30. april 3 uger gammel** og blev begravet den 8. maj på Sjørring Kirkegård.
- 3.11. **2 dage senere - den 9. april** - fødte moderen en **tvillingsøster** til Karen Marie. Hun var **dog dødfødt**, og hun blev begravet den 17. april på Sjørring Kirkegård.
- 3.12. **Anders Andersen** blev født den **27. september 1786** i Sjørring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 15. oktober i Sjørring Kirke. Han er **formentlig død inden 1. juli 1787**, hvor han ikke er med hos forældrene i folketællingen.
- 3.13. **Christen Andersen** blev født den **10. januar 1788** i Sjørring sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 10. februar i Sjørring Kirke. Han **døde den 13. juli et halvt år gammel** og blev begravet den 20. juli på Sjørring Kirkegård.
- 3.14. **Anders Christian Andersen** blev født den 17. januar 1790 i Sjørring sogn, og han blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 7. februar i Sjørring Kirke. Han **døde den 20. marts 2 måneder gammel** og blev begravet den 28. marts på Sjørring Kirkegård.
4. **Else Marie Nielsdatter** blev født omkring november 1741 i Tilsted sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 97** på side 197.
5. **Else Cathrine Nielsdatter** blev født i **februar 1743** i Tilsted sogn, og hun blev døbt den 24. februar i Tilsted Kirke. Den **14. oktober 1763** blev hun **gift med Clemen Svendsen** (født omkring august 1739 i Skjoldborg sogn som søn af Svend Christensen Bundgaard og Karen Poulsdatter) i Tilsted Kirke. Han var **gårdejer og sognefoged** i Skjoldborg sogn, og han var **barnebarn** af Christen Villadsen (**ane nr. 768**) og Maren Svendsdatter (**ane nr. 769**) samt efter Poul Christensen (**ane nr. 770**) og Maren Pedersdatter Uhrbrand (**ane nr. 771**). Clemen døde i **februar 1789** 49 år gammel og blev begravet den 23. februar. Else blev derefter **gift med Christen Larsen Dover**, og hun døde den **22. januar 1809** 65 år gammel. Begge blev begravet på Skjoldborg Kirkegård. Der er ikke fundet børn i de 2 ægteskaber.
6. **Lars Nielsen** blev født omkring **januar 1746** i Tilsted sogn, og han blev døbt den 13. februar i Tilsted Kirke. Den **21. juni 1793** blev han **gift med Inger Andersdatter** (født den 14. februar 1760 i Øster Vandet sogn som datter af Anders Christensen og Anne Christensdatter) i Tilsted Kirke. Hun var **enke efter Anders Pedersen**, som hun havde 2 børn sammen med, og Lars, der også gik under navnet

Laurits, **overtog gården i forbindelse med giftermålet**. Den hed "**Sønderlund**" (se kort på side 278), og lå omkring **Åsvej 6** (2022). Den var på 1.635.920 kvadratalen svarende til 64 hektar eller 117 tønder land, hvoraf 2 små parceller på cirka 3 hektar lå ud mod Limfjorden. Gården blev efterfølgende overtaget af sønnen Anders Nikolaj. Lars var **sogne- og brandfoged samt lægdsmand**, og der findes mindeplader om ham og Inger i Tilsted Kirke⁸⁵. Lars døde den **29. august 1830** 84 år gammel og blev begravet den 7. september. Inger boede fortsat på gården hos sønnen Anders Nikolaj, indtil hun døde den **11. juni 1838** 78 år gammel. Hun blev begravet den 20. juni. Begge blev begravet på Tilsted Kirkegård. De fik sammen 4 børn:

6.1. **Anders Lauritsen** blev født den **23. september 1794** i Tilsted sogn, og han blev døbt den 2. november i Tilsted Kirke. Han var med i folketællingen i 1801 hos forældrene, men der ud over er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

6.2. **Niels Larsen Søndergaard** blev født den **17. juni 1796** i Tilsted sogn, og han blev døbt den 31. juli i Tilsted Kirke. **Omkring 1831/33** blev han gift med **Maren Andersdatter** (født omkring januar 1783 i Heltborg sogn som datter af Anders Mortensen og Karen Pedersdatter), som var **enke efter Niels Christensen Præstgaard**. De boede på **matrikel 44** i Ydby by og sogn, som lå omkring **Kammersgaardsvej 10** (2022). Maren døde den **19. november 1856** 73 år gammel og blev begravet den 2. december. Niels døde den **11. august 1859** 63 år gammel og blev begravet den 21. august. Begge blev begravet på Ydby Kirkegård. Parret fik ingen børn.



Figur 325 Matrikel 44 - omtrentlig

6.3. **Diderik Larsen** blev født den **24. november 1799** i Tilsted sogn. Han kan følges til konfirmationen i 1816, men der ud over er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

6.4. **Anders Nikolaj Larsen Søndergaard** blev født den **26. oktober 1802** i Tilsted sogn, og han blev døbt den 19. december i Tilsted Kirke. Den **27. maj 1831** blev han gift med **Maren Larsdatter** (født den 8. december 1806 i Kallerup sogn i Hundborg Herred som datter af Lars Nielsen Østergaard og Dorthe Christensdatter) i Tilsted Kirke. Han **overtog barndomshjemmet "Sønderlund"** i Silstrup by - se kort på side 278. Børneflokket talte efterhånden 9 personer, hvoraf de 8 opholdt sig på gården og deltog i driften sammen med nogle få tjenestekarle. Ud over gårdens drift var Anders Nikolaj også **kirkevæрге og skoleforstander** (sognemand i skolekommissionen). Han døde den **7. april 1857** 54 år gammel og blev begravet den 17. april. Derefter fortsatte Maren driften af gården med én af sønnerne som gårdbestyrer i hendes sidste leveår. Hun døde den **28. maj**

⁸⁵ Historisk Årbog for Thisted Amt 1964 side 455-470: Mindeplader i Tilsted Kirke.

<https://www.yumpu.com/da/document/read/18285821/stvring-nielsen-h-og-balle-torsten-thisted-museum>

1876 69 år gammel og blev begravet den 7. juni. Begge blev begravet på Tilsted Kirkegård.

7. **Christen Nielsen** blev født den **1. maj 1749** i Tilsted sogn, og han blev døbt den 11. maj i Tilsted Kirke. Ved folketællingen i 1787 var han stadig ugift og var tjenestekarl hos broderen Lars. Den **14. december 1797** blev han **gift med Anne Margrethe Pedersdatter Morsing** (født i 1770 i Skjoldborg sogn som datter af Peder Poulsing Morsing og Anne Andersdatter) i Tilsted Kirke. Han døde den **6. juli 1800** 51 år gammel og blev begravet på Tilsted Kirkegård. **Anne Margrethe** blev derefter **gift med Thomas Christensen Westergaard** (født 8. april 1768 i Thorsted sogn som søn af Christen Lauritsen Westergaard og Anne Christensdatter Bach) den **22. februar 1801** i Tilsted Kirke. Anne Margrethe⁸⁶ døde den **25. maj 1849** 79 år gammel i Thorsted sogn. Hun fik sammen med Christen 2 børn:
- 7.1. **Niels Christensen Søndergaard** blev født den **13. september 1798** i Tilsted sogn, og han blev døbt den 16. september i Tilsted Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 7.2. **Christen Christensen Søndergaard** blev født den **16. juli 1800** i Tilsted sogn, og han blev døbt den 20. juli i Tilsted Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham,
8. **Mads Nielsen Søndergaard** blev født omkring **september 1752** i Tilsted sogn, og han blev døbt den 24. september i Tilsted Kirke. På et tidspunkt **før 1787** blev han **gift med Helvig Christensdatter** (født omkring 172), og på det tidspunkt var han **kræmmer i Vestergade i Thisted**. Ved folketællingen i 1801 er bopælen ændret til **Søndergade**, og nu er erhvervet "**brænder brændevin**". Helvig døde den **8. juni 1823** 81 år gammel og blev begravet den 14. juni. **På dét tidspunkt var parret blevet skilt**. Mads døde den **24. november 1830** 78 år gammel og blev begravet den 2. december. Begge blev begravet på Thisted Kirkegård. I kirkebogen er der et notat: "*I sin middel alder var han småhandlende - senere arbejdsmand*".
9. **Karen Marie Nielsdatter (Søndergaard)** blev født omkring **marts 1757** i Tilsted sogn, og hun blev døbt den 7. april i Tilsted Kirke. Der er indtil videre ikke fundet sikre data for hende. Hun blev **antagelig gift med Niels Kastberg** i **1787**, og det kunne trække tråde til Dybe sogn eller Ferring sogn i Vandfuld Herred i Ringkøbing Amt.

196 Jens Christensen

Jens Christensen blev født omkring **maj 1709** på Agerø i Karby sogn som søn af **Christen Nielsen (ane nr. 392)** og **Maren Jensdatter (ane nr. 393)**. Han blev døbt den 26. maj i Karby Kirke. Han var **fæster af en gård på Agerø under Damgaard Gods**, og fæstet gik videre til sønnen Jens i 1774. Det var **matrikel 10**, og den nuværende

⁸⁶ Der findes en artikel af Torsten Balle om "Mindeplader i Thorsted Kirke", hvor Anne Margrethe og Thomas er omtalt. <http://arkivthy.dk/images/Aarbog/1959/Balle,%20Torsten%20%20%20Mindeplader%20i%20Torsted%20kirke.pdf>

adresse (2023) er **Agerøvej 25 - Vejlgård** - se kort på side 230. Tilliggendet var på 997.810 kvadratalen svarende til 39 hektar eller 71 tønder land fordelt på 2 parceller, hvoraf det ene lå allersydligst på Agerø og havde et areal på 7 hektar. Han døde i **februar 1780** 70 år gammel og blev begravet den 16. februar på Karby Kirkegård.

197 Martha Sørensdatter

Martha Sørensdatter blev født omkring **september 1711** i Nees i Karby sogn som datter af **Søren Sørensen (ane nr. 394)** og **Martha Iversdatter (ane nr. 395)**. Hun blev døbt den 9. september i Karby Kirke. Hun døde i **februar 1780** 68 år gammel og blev begravet den 16. februar på Karby Kirkegård.

Martha Sørensdatter og Jens Christensen

Martha og Jens blev gift den **5. oktober 1732** i Karby Kirke, og bogstaveligt talt fulgtes de ad hele livet, idet de blev begravet den samme dag. Parret fik 7 børn:

1. **Søren Jensen** blev født omkring **juli 1733** i Karby sogn, og han blev døbt den 9. august i Karby Kirke. Han døde i **juli 1787** 5 år gammel og blev begravet den 3. august på Karby Kirkegård.
2. **Christen Jensen Weile** blev født omkring **maj 1735** i Karby sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 98** - side 200.
3. **Martha Jensdatter** blev født omkring **april 1738** i Karby sogn, og hun blev døbt den 11. maj i Karby Kirke. Hun døde i **marts 1753** 14 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.
4. **Søren Jensen/Vejle** blev født omkring **april 1743** i Karby sogn, og han blev døbt den 21. april i Karby Kirke. Den **14. december 1769** blev han gift med **Mette Pedersdatter** (født omkring 1735) i Karby Kirke. Søren havde en gård i fæste på **Agerø**. Parret fik 3 børn - ingen af dem nåede 6-års-alderen. Mette døde i **december 1798** 63 år gammel og blev begravet den 14. december på Karby Kirkegård. Derefter blev Søren gift med **enken Anne Sørensdatter** (født omkring 1753) i **december 1799** i Karby Kirke. Han døde i **september 1806** 63 år gammel og blev begravet den 14. september på Karby Kirkegård.
 - 4.1. **Martha Sørensdatter** blev født omkring **september 1770** i Karby sogn og blev døbt i Karby Kirke. Hun døde kort tid efter fødslen og blev begravet den 24. september på Karby Kirkegård.
 - 4.2. **Martha Sørensdatter** blev født omkring **oktober 1771** i Karby sogn, og hun blev døbt den 20. oktober i Karby Kirke. Hun døde omkring **februar 1776** knap 4½ år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.
 - 4.3. **Jens Sørensen** blev født omkring **november 1774** i Karby sogn, og han blev døbt den 4. december i Karby Kirke. Han døde omkring **februar 1780** godt og vel 5 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.

5. **Else Jensdatter** blev født omkring september 1745 i Karby sogn og blev døbt i Karby Kirke. Den 10. marts 1768 blev hun gift med **Søren (Jensen) Jegind** (født omkring november 1740 i Karby sogn som søn af Jens Christensen og Mette Michelsdatter) i Karby Kirke. De havde et hus i fæste på Agerø under Glomstrup Gods. Else døde i september 1784 39 år gammel og blev begravet den 20. september. Derefter blev **Søren gift med Anne Sørensdatter** (født omkring 1759 i Ørding sogn som datter af Søren Bundgaard) den 11. marts 1785 i Ørding Kirke, og de fik 2 børn sammen. Søren døde i november 1794 54 år gammel og blev begravet den 27. november. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. Else og Søren fik 7 børn:
- 5.1. **Mette Sørensdatter** blev født omkring september 1768 i Karby sogn som tvilling til Jens, og hun blev døbt den 25. september i Karby Kirke. Den 19. marts 1793 blev hun gift med **Christen Jensen Grøndal** (født omkring 1744) i Karby Kirke. Han er ikke fundet med sikkerhed i kirkebøgerne for Mors, men der er en dreng født i Hvidbjerg Thy sogn på dét tidspunkt, og i dét sogn er der en stedbetegnelse, der hedder "Grøndal", så han kan være kommet derfra og så have fået tilnavnet "Grøndal" for at kende ham fra andre med samme navn. Ved folketællingen i 1801 er han noteret som "jordløs husmand, der går i dagleje". Parret fik 6 børn, hvoraf 2 døde kort tid efter fødslen. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om dem.
- 5.2. **Jens Sørensen Jegind** blev født omkring september 1768 i Karby sogn som tvilling til Mette, og han blev døbt den 25. september i Karby Kirke. Efter at have tjent på forskellige gårde blev han den 4. november 1804 gift med **Juliane Frederichsdatter** (født omkring november 1763 i Øster Assels sogn som datter af Frederich Christian Andersen og Christine Jensdatter) i Øster Assels Kirke. Hun var et halvt år tidligere blevet enke efter **Niels Andersen**, som hun fik 10 børn sammen med, og af dem døde 5 børn som ganske små. Den yngste blev født en lille måned før faderens død. Juliane døde den 23. marts 1827 63 år gammel og blev begravet den 1. april. Jens døde den 9. december 1834 66 år gammel og blev begravet den 14. december. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård.
- 5.3. **Martha Sørensdatter** blev født omkring oktober 1771 i Karby sogn, og hun blev døbt den 20. oktober i Karby Kirke. Hun døde omkring juli 1772 knapt et år gammel og blev begravet den 19. juli på Karby Kirkegård.
- 5.4. **Jens Sørensen Jegind** blev født omkring januar 1773 i Karby sogn, og han blev døbt den 24. januar i Karby Kirke. Ved folketællingen i 1834 var han angivet som "gift", uden at der var anført en ægtefælle. Han døde den 6. juni 1843 70 år gammel og blev begravet den 11. juni på Karby Kirkegård.
- 5.5. **Martha Sørensdatter** blev født omkring januar 1776 i Karby sogn og blev døbt i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
- 5.6. **Maren Sørensdatter** blev født omkring december 1778 i Karby sogn, og hun blev døbt i januar 1779. Hun var med i folketællingen i 1787 hos forældrene, men derudover er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

5.7. **Anne Sørensdatter** blev født omkring september 1784 i Karby sogn, og hun blev døbt den 26. september i Karby Kirke. Hun var med i folketællingen i 1787 hos forældrene, men derudover er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

6. **Jens Jensen Vejle** blev født omkring april 1747 i Karby sogn, og han blev døbt den 7. maj i Karby Kirke. Den 9. juli 1773 blev han gift med **Maren Christensdatter** (født omkring november 1746 i Karby sogn som datter af Christen Christensen og Johanne Sørensdatter) i Karby Kirke. Den 12. september 1774 overtog han fæstet af den fædrene gård - se side 284 samt kort på side 230. Maren og Jens fik her 8 børn, inden Maren døde i august 1794 47 år gammel. Hun blev begravet den 20. august. Herefter blev Jens gift med **Johanne Sørensdatter** (født omkring 1763) den 28 november samme år, og de fik sammen 4 børn. Jens døde i juli 1805 58 år gammel og blev begravet den 14. juli. Den 8. juni 1806 blev **Johanne gift med Johannes Jochumsen** (født omkring 1766), som sandsynligvis overtog fæstet af matrikel 10 i forbindelse med ægteskabet. Johanne døde den 12. marts 1817 54 år gammel og blev begravet den 23. marts. Alle 3 blev begravet på Karby Kirkegård.

6.1. **Jens Jensen** blev født omkring september 1774 i Karby sogn, og han blev døbt den 2. oktober i Karby Kirke. Han har formentlig opholdt sig hos forældrene i rigtig mange år - var med i folketællingen i 1801. Han blev gift med **enken Karen Pedersdatter** (født omkring marts 1773 i Hvidbjerg sogn som datter af Peder Krogborg og Maren Sørensdatter) den 20. november 1814 i Hvidbjerg Kirke. De fik tilsyneladende ingen børn sammen, og de har formentlig levet under beskedne kår - ved dødsfaldet blev de benævnt som **almisselemmer**. Jens døde den 26. december 1836 62 år gammel og blev begravet den 1. januar 1837. Karen døde den 19. marts 1842 69 år gammel og blev begravet den 24. marts. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård.

6.2. **Christen Jensen** blev født omkring februar 1777 i Karby sogn, og han blev døbt i Karby Kirke. Han døde omkring februar 1780 3 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.

6.3. **Martha Jensdatter** blev født omkring marts 1779 i Karby sogn. Hun blev gift med Christen Christensen Odgaard og er omtalt på side 204.

6.4. **Anne Jensdatter** blev født omkring november 1782 i Karby sogn, og hun døde kun 15 dage gammel. Hun blev begravet på Karby Kirkegård.

6.5. **Christen Jensen (Weile)** blev født den 22. februar 1784 i Karby sogn, og han blev døbt i Karby Kirke. Den 20. juni 1813 blev han gift med **Kirsten Jensdatter** (født omkring marts 1784 i Hvidbjerg sogn som datter af Jens Michelsen og Else Christensdatter) i Hvidbjerg Kirke. De fik 3 børn sammen inden Christen døde den 16. juli 1826 42 år gammel. Han blev begravet den 22. juli på Hvidbjerg Kirkegård. Kirsten kan følges til folketællingen i 1834, hvor hun bor sammen med de 3 børn, men derefter er der ingen sikre informationer om hende.

6.6. **Unavngivet barn født i 1787**, og han/hun blev begravet i juni samme år.

- 6.7. **Niels Jensen Vejle** blev født i **november 1788** i Karby sogn, og han **døde i december 6 uger gammel**. Han blev begravet den 25. december på Karby Kirkegård.
- 6.8. **Else Jensdatter** blev født **omkring juli 1796** i Karby sogn, og hun blev døbt den 7. august i Karby Kirke. Hun nævnes i forbindelse med moderens død i 1817, men derudover er der ikke fundet sikre oplysninger om hende. Der er 3 børn med samme navn og cirka samme fødselsår.
- 6.9. **Johanne Jensdatter** blev født **omkring november 1797** i Karby sogn, og hun blev døbt den 3. december i Karby Kirke. Hun kan følges i folketælling frem til 1834, hvor hun bor hos halvsøsteren Martha. Hun er anført som **ugift** og som **"inderste og daglejer"**.

- 6.10. **Søren Jensen** blev født **1. oktober 1803** i Karby sogn, og han blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 20. november i Karby Kirke. Den **6. august 1836 fæster** han en gård under Højris Gods med **matrikel 12** i Ljørslev by og sogn. Den har et tilliggende på 315.550 kvadratalen svarende til godt og vel 12 hektar eller 22 tønder land. Ejendommen er nu (2023) en del af **Pinkhøjvej 3**. Kort tid efter - **26. oktober samme år** - blev han **gift med Johanne Mikkelsdatter** (født omkring november 1801 i Ljørslev



Figur 326 Matrikel 12 ved Pinkhøjvej 3 - kort 1901

sogn som datter af Michel Clemmensen og Maren Jensdatter) i Ljørslev Kirke. Efter knap 7 års ægteskab døde Johanne den **29. juli 1843** 41 år gammel og blev begravet den 6. august. Derefter blev **Søren gift med Ane Andersdatter** (født den 5. juli 1823 i Ljørslev sogn som datter af Anders Mikkelsen Brogaard og Karen Mikkelsdatter). Hun døde den **8. november 1870** 47 år gammel og blev begravet den 17. november. Søren døde den **8. december 1887** 84 år gammel og blev begravet den 16. december. Alle 3 blev begravet på Ljørslev Kirkegård. Søren fik ét barn sammen med Johanne og 6 børn sammen med Ane. Søren havde fra starten tilnavnet **"Vejle"** efter familiens bosted på Agerø, og han fik senere tilnavnet **"Dahlgård"**, som formentlig hænger sammen med bopælen i Ljørslev sogn.

- 6.11. **Maren Jensdatter** blev født den **30. oktober 1804** i Karby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 16. december i Karby Kirke. Hun **døde i april 1806 1½ år gammel** og blev begravet den 19. april på Karby Kirkegård.

7. **Maren Jensdatter** blev født **omkring maj 1750** i Karby sogn, og hun blev døbt den 18. maj i Karby Kirke. Den **12. august 1774** blev hun **gift med Jens Pedersen** (født omkring 1739) i Redsted Kirke. **Han døde 2-3 måneder efter deres førstefødte kom til verden** - i **april 1777** 37 år gammel, og han blev begravet den 20. april på Redsted Kirkegård. Den **21. august samme år** blev Maren **gift med Malthe Christensen** (født omkring 1739) i Redsted Kirke. De fik sammen 5 børn, og den sidste

blev kun 3 dage gammel og blev **begravet samtidig med moderen**, som således døde i fortsættelse af en fødsel. Hun døde i **november 1791** 41 år gammel og blev begravet den 18. november. Malthe fortsatte med at være **gårdmand i Redsted** by og sogn. Han døde den **4. maj 1818** 79 år gammel og blev begravet den 17. maj. Alle 3 blev begravet på Redsted Kirkegård.

7.1. **Maren Jensdatter** blev født omkring **januar 1777** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 9. februar i Redsted Kirke. Den **5. december 1794** blev hun **gift med Laurits Jensen Handgaard** (født omkring oktober 1769 i Hvidbjerg sogn som søn af Jens Lauritsen Handgaard og Inger Nielsdatter). De boede på **matrikel 3** i Øster Hvidbjerg by i Hvidbjerg sogn. Jorden var delt på 2 parceller på 674.870 og 429.860 kvadratalen eller i alt 1.104.730 kvadratalen svarende til 43 hektar eller 79 tønder land. En del af jorden har nu adressen **Glomstrupvej 24 - "Vestergaard"**.



Figur 327 Glomstrupvej 24 - Vestergaard - kort 2023

Maren døde den **27. november 1820** 43 år gammel og blev begravet den 5. december. Laurits, der også var kendt som Lars, døde den **25. juli 1839** 69 år gammel og blev begravet den 2. august. Han boede i de sidste år hos datteren og svigersønnen. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård. Parret fik 2 børn.

7.2. **Anne Malthesdatter** blev født omkring **oktober 1778** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 18. oktober i Redsted Kirke. Den **30. november 1804** blev hun **gift med Niels Jensen Handgaard** (født maj 1772 i Hvidbjerg sogn som søn af Jens Lauritsen Handgaard og Inger Nielsdatter) i Redsted Kirke. Han var bror til Laurits, som var gift med Annes storesøster. Niels var **fæster af Anneks-gaarden i Redsted**, som var en del af kirkens jorde. Den havde matrikel 2, som var delt i 2 parceller på 1.368.050 og 386.450 eller i alt 1,1754.500 kvadratalen svarende til 69 hektar eller 125 tønder land. Gården er ikke længere (2023) en selvstændig ejendom, men den har ligget omkring **Næssundvej 246**. Parret fik her 2 børn. Anne døde den **12. september 1847** 68 år gammel og blev begravet den 19. september. Niels døde den **23. august 1857** 85 år gammel og blev begravet den 30. august. Begge blev begravet på Redsted Kirkegård.



Figur 328 Matrikel 2 - Næssundvej 246 - kort 1842

7.3. **Else Malthesdatter** blev født i **juni 1781** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 22. juli i Redsted Kirke. Den **17. december 1815** blev hun **gift med Knud Jensen Gammelgaard** (født 28. februar 1786 i Blidstrup sogn som søn af Jens Knudsen Gammelgaard og Else Christensdatter Møller) i Redsted Kirke. Han havde overtaget **fæstet af Gammelgaard under Blidstrup Gods** efter faderen. Det var en gård med et tilliggende på 1.602.430 kvadratalen svarende til 63 hektar eller 114 tønder land. Dens nuværende (2023) adresse er **Søndenom 13**. Knud døde

den **14. august 1819** 33 år gammel og blev begravet den **20. august**. Der findes et notat om, at parret skulle have fået ét barn, men det har ikke været muligt at få det bekræftet. 4 måneder senere - den **19. december** - blev Else gift med **Peder Johnsen** (født i marts 1782 i Hvidbjerg sogn som søn af John Sørensen Østergaard og Karen Pedersdatter) i Blidstrup Kirke. **Peder overtog fæstet af Gammelgaard**, og det blev senere givet videre til svigersønnen, som var gift med parrets enebarn. Else døde den **20. august 1849** 68 år gammel og blev begravet den **28. august**. Peder døde den **27. juli 1854** 72 år gammel og blev begravet den **4. august**. Alle 3 blev begravet på Blidstrup Kirkegård.



Figur 329 Gammelgaard - Søndenom 13 - kort 1842

- 7.4. **Kirsten Malthesdatter** blev født omkring **maj 1784** i Redsted sogn, og hun blev døbt den **6. juni** i Redsted Kirke. Hun døde i **februar 1785** **8 måneder gammel** og blev begravet den **13. februar** på Redsted Kirkegård.
- 7.5. **Kirsten Malthesdatter** blev født omkring **juni 1786** i Redsted sogn, og hun blev døbt den **16. juli** i Redsted Kirke. Hun døde i **februar 1787** **8 måneder gammel** og blev begravet den **8. februar** på Redsted Kirkegård.
- 7.6. **Christen Malthesen** blev født i **november 1791** i Redsted sogn. Han blev ikke indført i kirkebogen under døpte, så det er ikke sikkert, at man havde nået dåben. Han **døde nemlig 3 dage gammel** og blev begravet samtidig med moderen den **18. november 1791**.

198 Christen Christensen

Christen Christensen (Hald) blev født omkring **februar 1702** i Redsted sogn, og han blev døbt den **12. marts** i Redsted Kirke. Han var søn af **Christen Mortensen (ane nr. 396)** og **Gertrud Brutsdatter (ane nr. 397)**. Han døde den **10. februar 1779** **77 år gammel** og blev begravet den **14. februar** på Karby Kirkegård.

199 Maren Michelsdatter

Maren Michelsdatter blev født omkring **marts 1711** i Karby sogn, og hun blev døbt den **11. marts** i Karby Kirke. Hun var datter af **Michel Lauridsen (ane nr. 398)** og **Anne Poulsdatter (ane nr. 399)**. Hun døde den **29. januar 1763** **51 år gammel** og blev begravet den **2. februar** på Karby Kirkegård.

Maren Michelsdatter og Christen Christensen

Maren og Christen blev gift den **23. november 1736** i Karby Kirke. Parret boede på Agerø - stedet kendes ikke endnu. Parret fik 4 børn:

1. **Gertrud Christensdatter** blev født omkring november 1739 i Karby sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 99** - se side 201.
2. **Anne Christensdatter** blev født omkring juni 1742 i Karby sogn, og hun blev døbt den 8. juli i Karby Kirke. Den **26. juni 1760** blev hun gift med **Christen Sørensen (Søndergaard)** (født omkring marts 1728 i Redsted sogn som søn af Søren Sørensen Søndergaard og Dorthe Jensdatter) i Karby Kirke. Christen var **barnebarn** efter **Søren Sørensen (ane nr. 394)** og **Martha Iversdatter (ane nr. 395)**. Familien boede i "**et hus med jord**" på Agerø. Christen døde den **9. maj 1799** 71 år gammel og blev begravet den 17. maj. Anne døde i **april 1809** 66 år gammel og blev begravet den 23. april. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. De fik sammen 10 børn:
 - 2.1. **Maren Christensdatter** blev født i **august 1761** i Karby sogn, og hun blev døbt den 13. september i Karby Kirke. Hun døde i december samme år 17 uger gammel og blev begravet den 13. december på Karby Kirkegård.
 - 2.2. **Søren Christensen (Agger)** blev født omkring **oktober 1762** i Karby sogn, og han blev døbt den 16. oktober i Karby Kirke. Han blev **gift med Maren Christensdatter March** (født omkring november 1766 i Karby sogn som datter af Christen Jensen og Sophie Pedersdatter) den **27. november 1792**. Maren var **enke efter Marqvor Christensen** - søn af **Christen Marqvorsen (ane nr. 112)** og Johanne Pedersdatter (**ane nr. 113**) - se side 231, og deres forhold er beskrevet på side 232. De boede på **matrikel 8** i Torp by i Karby sogn, og denne ejendom havde 2 parceller på 240.910 og 265.860 eller i alt 506.770 kvadratmeter svarende til 20 hektar eller 36 tønder land. Ejendommen er senere delt, og en del af den er nu (2023) **Damgården på Gårdvej 6** - se kort på side 231. Deres ægteskab blev dog kortvarig, idet Søren døde i **maj 1796** 33 år gammel og blev begravet den 20. maj på Karby Kirkegård. På dét tidspunkt var Maren gravid med deres 2. barn. Hun blev derefter **gift med Sørenns lillebror Christen**, og deres forhold er omtalt nedenfor.
 - 2.3. **Maren Christensdatter** blev født omkring juni 1764, og hun blev døbt den 15. juli i Karby Kirke. Det har indtil videre ikke været muligt at følge hende sikkert i hendes videre liv.
 - 2.4. **Christen Christensen (Søndergaard/Agger)**⁸⁷ blev født omkring januar 1766 i Karby sogn, og han blev døbt den 11. februar i Karby Kirke. Den **27. november**

⁸⁷ Christen Christensen Agger er omtalt i en artikel i Historisk Aarbog for Thisted Amt 1946 af svigersønnen A. C. Skyum: "En gammel Skolelærer".

1797 blev han gift med **Maren Christensdatter**, som var enke efter storebror Søren. De fortsatte med at bo på **matrikel 8** i **Torp** by, og denne ejendom gik senere videre til det yngste barn Marqvor. De fik sammen 4 børn, og Maren kom derved op på at have født **10 børn** i alt i **3 ægteskaber**. Maren døde den **31. marts 1824** 57 år gammel, og hun blev begravet den 6. april. Christen døde den **31. december 1834** 68 år gammel og blev begravet den 9. januar 1835. Begge blev begravet på Karby Kirkegård.

- 2.5. **Michel Christensen (Søndergaard/Agger)** blev født omkring **september 1769** i Karby sogn, og han blev døbt den 17. september i Karby Kirke. Den **7. maj 1802** blev han gift med **Karen Poulsdatter** (født i 1771 i Karby sogn som datter af Poul Michelsen og Inger Nielsdatter) i Karby Kirke. Han var **selvejer på matrikel 3** i Torp by i Karby sogn. Tilliggendet var delt på 3 parceller på 102.790, 126.160 og 32.360 eller i alt 261.310 kvadratalen svarende til 10 hektar eller 19 tønder land. Ejendommen er nu (2023) udstykket, og en del af den har adressen **Ørndrupvej 89**. I kirkebogen er der ikke fundet døbte børn med Karen og Michel som forældre, så de har formentlig været barnløse. Michel døde den **15. juni 1832** 62 år gammel og blev begravet den 22. juni. Karen levede herefter af sin jordlod, indtil hun døde den **13. januar 1848** 77 år gammel. Hun blev begravet den 20. januar 1848 på Karby Kirkegård, hvor også Michel var begravet.



Figur 330 Matrikel 3 - Ørndrupvej 89 - kort 1842

- 2.6. **Iver Christensen** blev født omkring **juni 1777** i Karby sogn. Dåben er ikke fundet. Han døde i **oktober samme år** 4 måneder gammel og blev begravet den 19. oktober på Karby Kirkegård.

- 2.7. **Poul Christensen (Søndergaard)** blev født omkring **oktober 1778** i Karby sogn, og han blev døbt den 15. november i Karby Kirke. Den **16. juni 1809** blev han gift med **Anne Poulsdatter** (født omkring april 1781 i Vester Assels sogn som datter af Poul Christensen Bach og Else Pedersdatter) i Vester Assels Kirke. Poul var **fæster af matrikel 7 på Agerø** under Glomstrup Gods. Den hed(der) Højgaard og havde et tilliggende på 509.700 kvadratalen svarende til 20 hektar eller 36 tønder land, og den nuværende (2023) er **Agerøvej 34**. Parret fik 6 børn. Poul døde den **13. maj 1827** 48 år gammel og blev begravet den 20. maj. Anne døde den **30. maj 1842** 61 år gammel og blev begravet den 6. juni. Begge blev begravet på Karby Kirkegård.



Figur 331 Matrikel 7 - Højgaard Agerøvej 34 - kort 1901

2.8. **Søren Christensen Søndergaard** blev født omkring februar 1783 i Karby sogn og blev døbt i Karby Kirke. Den 27. februar 1814 blev han gift med **Dorthe Clausdatter** (født omkring september 1785 i Karby sogn som datter af Claus Larsen og Johanne Michelsdatter) i Karby Kirke. Søren var **fæster af "et hus med jord" på Agerø** under Glomstrup Gods. Den havde et tilliggende på 111.060 kvadratalen svarende til 4½ hektar eller 8 tønder land. En del af ejendommen har nu (2023) adressen **Agerøvej 40**. Her fik parret 7 børn. Dorthe døde den 16. november 1863 78 år gammel og blev begravet den 22. november. Søren døde den 19. juni 1873



Figur 332 Matrikel 13 - Agerøvej 40 kort 1901

90 år gammel og blev begravet den 27. juni. Begge blev begravet på Karby Kirkegård.

3. **Michel Christensen** blev født omkring marts 1747 i Karby sogn, og han blev døbt den 25. marts i Karby Kirke. Den 13. februar 1778 blev han gift med **Anne Jensdatter** (født omkring 1746) i Karby Kirke. Han var **selvejer på matrikel 2** i Fjallerslev by i Outrup sogn. Gården bestod af 2 parceller på 1.481.990 og 287.730 eller 1.769.720 kvadratalen svarende til 70 hektar eller 126 tønder land. Det er ikke længere (2023) en selvstændig ejendom - bygningsparcellen har adressen **Dragstrupvej 3**. Michel døde den 13. august 1815 68 år gammel og blev begravet den 20. august. Anne døde den 11. september 1817 71 år gammel og blev begravet den 14. september. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård. Parret fik 4 børn:



Figur 333 Matrikel 2 - Dragstrupvej 3 - kort 1901

3.1. **Maren Michelsdatter** blev født i 1779 i Outrup sogn. Den 19. december 1819

blev hun gift med **Anders Nielsen Hørdum** (født i 1756 i Hørdum sogn i Hassing Herred i Thy) i Outrup Kirke. Han var **enkemand efter Kirsten Andersdatter** og var **fæster af matrikel 5** i Fjallerslev by i Outrup sogn under Frøslevgaard Gods. Gården bestod af en hovedparcel samt 2 mindre parceller på i alt 1.418.660 kvadratalen svarende til 56 hektar eller 101 tønder land. Gården er nu (2023) en del af **Østergaard på Fjallerslevvej 11**, og den lå lidt nordøst for denne adresse. Anders døde den 30. juli 1837 81 år gammel og blev begravet den 7. august. Maren blev derefter gift med **Mikkel Christensen Mark** (født omkring 1809) den 26. februar 1839 i Outrup Kirke, og **Mikkel overtog fæstet af gården**. Parret fik ingen børn. Maren døde den 16. september 1844 65 år gammel, og hun blev begravet den 22. september på Outrup Kirkegård ligesom Anders.



Figur 334 Matrikel 5 - Østergaard i Fjallerslev - kort 1842

3.2. **Knud Michelsen** blev født omkring **1780** i Outrup sogn. Omkring **1815** blev han gift med **Anne Pedersdatter** (født omkring 1784). De boede på matrikel 11 i Fjallerslev by som fæster under Frøslevgaard Gods. Ejendommen bestod af 2 parceller på 72.410 og 56.470 eller i alt 128.880 kvadratalen svarende til 5 hektar eller 9 tønder land. Den ene parcel har ligget på **Vestmorsvej 36** (2023). Anne og Knud fik sammen 4 børn. Anne døde den **4. august 1828** 44 år gammel og blev begravet den 8. august. Knud blev derefter gift med **Maren Christensdatter** (født omkring 1799 i (muligvis) Tødsø sogn) den **26. oktober 1828** i Tødsø Kirke. De fik også 4 børn sammen. Knud døde den **4. august 1857** 77 år gammel og blev begravet den 9. august. Både Anne og Knud blev begravet på Outrup Kirkegård. Det har indtil videre ikke været muligt af følge Marens efterfølgende levned.



Figur 335 Matrikel 11 - Vestmorsvej 36 - kort 1901

3.3. **Maren Michelsdatter** blev født omkring **juni 1785** i Outrup sogn, og hun blev døbt den 12. juni i Outrup Kirke. Ved folketællingen i 1801 er hun hos forældrene, og ved folketællingen i 1834 er hun **ugift tjenestepige hos storesøster**, som er nævnt ovenfor. Hun døde den **5. juli 1834** 49 år gammel og blev begravet den 9. juli på Outrup Kirkegård.

3.4. **Karen Michelsdatter** blev født **2. september 1790** klokken 7 om aftenen i Outrup sogn, og hun blev hjemmedøbt dagen efter. Dåben blev publiceret den 19. september i Outrup Kirke. Hun var ugift i mange år, hvor hun tjente hos **storesøster Maren**. Den **1. februar 1839** blev hun i en alder af 48 år gift med **enkemand Ole Sørensen Smed** (født omkring 1782) i Outrup Kirke. Han ejede matrikel 13 i Fjallerslev by i Outrup sogn. Dens tilliggende lå på 3 parceller med 122.340, 45.310 og 39.780 eller i alt 207.430 kvadratalen svarende til 8 hektar eller 15 tønder land. Ejendommen er nu (2023) udstykket, og én af parcellerne har adressen **Byvej 6**. Ole døde **8. august 1841** 58 år gammel og blev begravet den 15. august. Karen blev herefter gift med **Jens Christensen Bjerregaard** (født den 25. april 1799 i Hvidbjerg sogn som søn af Christen Bjerregaard og Mette Joensdatter) den **18. november 1843**, og i den forbindelse **overtog han ejerskabet af matrikel 13**. Ved hans død blev ejendommen solgt, og Karen boede herefter som aftægtskone i forbindelse med ejendommen. Jens døde den **18. juli 1865** 66 år gammel og blev begravet den 25. juli. Karen døde den **23. januar 1880** 90 år gammel og blev begravet den 30. januar. Alle 3 blev begravet på Outrup Kirkegård.



Figur 336 Matrikel 13 - Byvej 6 - kort 1901

4. **Karen Christensdatter** blev født omkring **august 1753** i Karby sogn, og hun blev døbt den 12. august. Hun **døde et par uger gammel** og blev begravet den 26. august på Karby Kirkegård.

208 Thomas Pedersen

Thomas Pedersen / Thomas Karmand blev født omkring **1684**, og han døde i **maj 1760** 76 år gammel. Han blev begravet den 27. maj på Redsted Kirkegård.

209 Inger Andersdatter

Inger Andersdatter blev født omkring 1685, og hun døde i **marts 1729** 44 år gammel. Hun blev begravet den 20. marts på Redsted Kirkegård.

Inger Andersdatter og Thomas Pedersen

Inger og Thomas blev gift den **1. oktober 1713** i Redsted Kirke. De fik sammen 5 børn:

1. **Peder Thomassen (Østergaard)** blev født omkring **juni 1714** i Redsted sogn, og han blev døbt den 15. juli i Redsted Kirke. Den **18. september 1743** blev han **gift med Birgithe Sørensdatter** (født i 1691 i Vester Assels sogn) i Karby Kirke. Hun var **enke efter Jens Michelsen**, som hun fik 2 børn sammen med. Begge levede dog kun kort tid. Birgithe døde i **januar 1767** 75 år gammel og blev begravet den 23. januar. Peder døde i **februar 1780** 65 år gammel og blev begravet den 23. februar. Begge blev begravet på Karby Kirkegård.
2. **Anne Thomasdatter** blev født omkring **april 1718** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Hun døde i **oktober 1774** 56 år gammel og blev begravet den 23. oktober på Redsted Kirkegård. Der er ikke fundet vielse i kirkebogen for hendes vedkommende, så hun har sandsynligvis levet som ugift.
3. **Jens Thomassen** blev født i **1720** i Redsted sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 104** - se side 209.
4. **Kirsten Thomasdatter** blev født i **december 1722** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 10. januar 1723 i Redsted Kirke. Der er indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
5. **Jens Thomassen** blev født i **december 1726** i Redsted sogn, og han blev døbt den 1. januar 1727 i Redsted Kirke. Han døde i **april 1727** **4 måneder gammel** og blev begravet den 18. april på Redsted Kirkegård.

Sidsel Pedersdatter Bach og Thomas Pedersen

Efter Ingers død blev Thomas gift med **Sidsel Pedersdatter Bach** (født i 1694) den **6. december 1729** i Redsted Kirke. Parret fik 4 børn:

6. **Jørgen Thomassen** blev født omkring **maj 1731** i Redsted sogn og blev døbt i Redsted Kirke. Han døde omkring **november samme år omkring et halvt år gammel** og blev begravet den 6. december på Redsted Kirkegård.

7. **Peder Thomsen Bach** blev født omkring **juni 1735** i Redsted sogn, og han blev døbt den 24. juni i Redsted Kirke. Den **8. april 1763** blev han gift med **Else Sørensdatter** (født i 1738 som datter af Søren Christensen) i Ørding Kirke. Parret boede på **matrikel 2** i Storup by i Ørding sogn som **fæster under Glomstrup Gods**. Gården havde jorden fordelt på 3 parceller på 227.470, 102.800 og 328.030 eller i alt 658.300 kvadratalen svarende til 26 hektar eller 47 tønder land. Fæstet blev senere overtaget af sønnen Søren. Den lå omkring **Asselsvej 139**. Else døde i **september 1801** 63 år gammel og blev begravet den 4. oktober. Peder døde den **18. oktober 1803** 68 år gammel og blev begravet den 23. oktober. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik 3 børn:



Figur 337 Matrikel 2 - Asselsvej 139 - kort 1842

7.1. **Lars/Laurits Pedersen** blev født omkring **juli 1769** i Ørding sogn, og han blev døbt den 6. august i Ørding Kirke. Han døde i **maj 1800** 30 år gammel og blev begravet den 18. maj på Ørding Kirkegård.

7.2. **Søren Pedersen Bach** blev født omkring **april 1774** i Ørding sogn, og han blev døbt i Ørding Kirke. Den **4. oktober 1805** blev han gift med **Ane Mortensdatter** (født i vinteren/foråret 1784 i Ørding sogn som datter af Morten Pedersen og Sidsel Hansdatter) i Ørding Kirke. Søren **overtog fæstet af matrikel 2** under Glomstrup Gods - se kort på side 295. Den blev senere overdraget til sønnen Morten, der ydede moderen aftægt. Søren døde den **4. december 1824** 50 år gammel og blev begravet den 12. december. Ane døde den **19. januar 1859** 75 år gammel og blev begravet den 27. januar. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik 9 børn, hvoraf mindst 4 ikke nåede voksenalderen.

7.3. **Sidsel Pedersdatter** blev født i **december 1776** i Ørding sogn. Den **10. august 1805** blev hun gift med **Michel Madsen Viisbye** (født omkring 1776 i Ørding sogn som søn af Mads Christensen Wiisbye og Karen Hansdatter). Han var selvejer på **matrikel 22^a** i Ørding by og sogn. Den havde et areal på 106.640 kvadratalen svarende til 4,2



Figur 338 Matrikel 22^a - Møllersmindevej 1 - kort 1842

hektar eller $7\frac{1}{2}$ tønder land, og den er nu (2023) en del af **Møllersmindevej 1**. Ejendommen blev overdraget til svigersønnen Christen Christensen - gift med datteren Ane Johanne - den 29. december 1838, hvorefter Zidse og Michel nød aftægt på ejendommen. Zidse døde den **24. marts 1860** 83 år gammel og blev begravet den 1. april. Michel døde den **2. maj 1868** 92 år gammel og blev begravet den 10. maj. Begge blev begravet på Ørding Kirkegård. Parret fik 4 børn.

8. **Maren Thomasdatter** blev født omkring **maj 1738** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 29. juni i Redsted Kirke. Hun døde i **oktober samme år 5 måneder gammel** og blev begravet den 12. oktober på Redsted Kirkegård.

210 Anders Nielsen

211 Birgithe Andersdatter

Anders Nielsen og Birgithe Andersdatter blev født før 1700, og de blev gift i **1718** i Karby Kirke. De fik sammen 2 døtre, som begge hed Anne Andersdatter. Den ene er **ane nr. 105** - se side 209. Ellers er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om dem.

212 Christen Nielsen

Christen Nielsen blev født omkring **marts 1694** i Hvidbjerg Vesten Aa sogn i Hassing Herred, og han blev døbt i Hvidbjerg Vesten Aa Kirke. Han var **søn af Niels Christensen**. Han kom til Vester Jølby som **kudsk for Oberst Matthias Rosenørn** på Aakær Herregaard. Deraf stammer tilnavnet Kusk. Han døde i **marts 1744** 50 år gammel og blev begravet den 13. marts på Dragstrup Kirkegård.

213 Karen Madsdatter

Karen Madsdatter blev født omkring **januar 1690** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 9. februar i Skallerup Kirke. Hun døde i **juli 1735** 45 år gammel og blev begravet den 9. juli på Dragstrup Kirkegård.

Karen Madsdatter og Christen Nielsen

Karen og Christen blev gift den **27. december 1719** i Skallerup Kirke. De fik sammen 9 børn, hvoraf 2 var dødfødte.:

1. **Niels Christensen Kudsk** blev født den **3. oktober 1720** i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 6. oktober i Dragstrup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
2. **Anne Christensdatter** blev født den **5. februar 1722** i Dragstrup sogn, og hun blev døbt i Dragstrup Kirke. Hun døde i **juni samme år 4 måneder gammel** og blev begravet den 12. juni på Dragstrup Kirkegård.
3. **Mads Christensen Kudsk** blev født den **10. april 1723** i Dragstrup sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 106** - se side 211.
4. I **juli 1725** fik parret et **dødfødt pigebarn**, som blev begravet den 22. juli på Dragstrup Kirkegård.
5. **Ole Christensen** blev født **2. september 1726** i Dragstrup sogn, og han blev døbt den 6. september. Den **17. juni 1755** blev han **gift med Kirsten Poulsdatter** (født omkring 1714), som var **enke efter Hans Christensen**, som hun havde 3 børn sammen med. Ole og Kirsten fik ingen børn. Kirsten døde i **september 1791** 77 år gammel og blev begravet den 11. september på Skallerup Kirkegård. Derefter blev Ole, der også gik under navnet Oluf Kusk, **gift med Johanne Christine Henrichsdatter** (født omkring 1756 som datter af Henrich Pedersen og Anne Michelsdatter), og de fik sammen 2 børn:
 - 5.1. **Kirsten Olufsdatter/Olesdatter** blev født **omkring september 1793** i Skallerup sogn, og hun blev døbt den 6. oktober i Skallerup Kirke. Hun er med i folketællingen i 1801 hos faderen. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
 - 5.2. **Omkring november 1794** fik de et **dødfødt drengbarn**, som blev begravet den 9. november på Skallerup Kirkegård.
Ole blev derefter **gift med Kirsten Jensdatter** (født omkring 1770)
6. **Anne Christensdatter** blev født den **9. november 1728** i Dragstrup sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Dåben blev publiceret den 14. november i Dragstrup Kirke. Hun døde i **august 1747 18 år gammel** og blev begravet den 6. august på Dragstrup Kirkegård.
7. **Omkring juni 1730** fik de et **dødfødt drengbarn**, som blev begravet den 12. juni på Dragstrup Kirkegård.
8. **Margrethe Christensdatter** blev født **omkring juli 1731** i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 22. juli i Dragstrup Kirke. **Før 1759** blev hun **gift med Anders Lauritsen** (født omkring september 1726 i Redsted sogn som søn af Laurits Mortensen og Maren Andersdatter). Omkring 1760 **overtog Anders Dragstrupgaard**, som nu (2023) har adressen **Læsbjerg 14**. Anders døde **1 juli 1764 38 år gammel** og blev begravet den 3. august på Dragstrup Kirkegård. Parret fik 3 børn sammen:
 - 8.1. **Laurits (Lars) Andersen** blev født **omkring juli 1759** i Redsted sogn, og han blev døbt den 12. august i Redsted Kirke. Han blev **gift med Johanne Kirstine Olesdatter** (født 9. marts 1771 i Redsted sogn som datter af Ole Reesen og



Figur 339 Dragstrupgaard - kort 1842

Maren Pedersdatter) den **15. september 1792** i Redsted Kirke. Han var **husmand på matrikel 17** i Torup by i Skallerup sogn. Jorden var placeret på 2 parceller, hvoraf det ene lå omkring den nuværende (2023) adresse på **Torupvej 2**. Arealet er ikke kendt, men det har formentlig ligget omkring $2\frac{1}{2}$ -3 hektar eller 5 tønder land. Laurits døde den **29. juni 1835** 75 år gammel og blev begravet den 5. juli. Johanne døde den **19. marts 1842** 71 år gammel. Begge blev begravet på Skallerup Kirkegård. Parret fik 7 børn.



Figur 340 Torupvej 2 - kort 1842

8.2. **Karen Andersdatter** blev født i **februar 1761** i Dragstrup sogn. Hun blev hjemmedøbt og senere - den 1. marts 1761 - fremstillet i Dragstrup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

8.3. **Niels Andersen** blev født **omkring januar 1763**, og han blev hjemmedøbt. Dåben blev publiceret den 2. februar i Skallerup Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

Herefter blev Margrethe **gift med Christen Svendsen** (født den 10. maj 1736 i Sundby sogn som søn af Svend Christensen og Kirsten Andersdatter) den **26. oktober 1764** i Dragstrup sogn. Han **overtog Dragstrupgaard** i forbindelse med ægteskabet - se kort og omtale på side 297. Margrethe døde i **februar 1773** 41 år gammel, og hun blev begravet den 2. marts på Dragstrup Kirkegaard. Herefter blev **Christen gift med Anne Andersdatter** (født omkring 149) den 27. juni 1773 i Dragstrup Kirke, og de fik 4 børn sammen. Margrethe og Christen fik 2 børn sammen:

8.4. **Kirsten Christensdatter** blev født **omkring august 1766** i Dragstrup sogn og blev hjemmedøbt umiddelbart efter fødslen. Dåben blev publiceret den 31. august i Dragstrup Kirke. Den **15. juli 1803** blev hun **gift med Peder Christensen Balle** (født omkring 1768 i Jølby sogn som søn af Christen Pedersen Balle og Zidsel Pedersdatter) i Jølby Kirke. Peder blev **fæster på matrikel 7** i Fjallerslev by i Outrup sogn. Det var en gård på 1.240.880 kvadratalen svarende til 49 hektar eller 88 tønder land, og den havde navnet **Østergaard**, hvilket foranledigede, at Peder gik under navnet **Peder Østergaard**. Gården ligger nu (2023) på adressen **Fjallerslevvej 11** - se kort på side 292. I 1842 købte sønnen Christen gården til selveje. Peder døde den **22. marts 1846** 78 år gammel, og han blev begravet den 1. april. Kirsten døde den **24. marts 1853** 86 år gammel og blev begravet den 1. april. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård. Parret fik tilsyneladende kun ét barn.

8.5. **Anne Christensdatter** blev født **omkring juli 1769** i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 16. juli i Dragstrup Kirke. Den **12. april 1796** blev hun **gift med Anders Pedersen Hald** (født omkring januar 1772 i Vejerslev sogn som søn af Peder Jensen Hald og Karen Andersdatter) i Vejerslev Kirke. Anders **ejede matrikel 15** i Vejerslev sogn. Arealet var delt på 2 parceller på 228.030 og 104.290 eller i alt 332.320 kvadratalen svarende til 13 hektar eller 24 tønder land. Det er ikke længere (2023) en selvstændig ejendom, men den største parcel lå i

nærheden af Kridtvej 25 - se kort på side 44. Gården blev senere overdraget til sønnen Peder Christian, som ydede moderen aftægt. Anders døde den **4. august 1828** 56 år gammel og blev begravet den 10. august. Anne døde den **14. juni 1845** 75 år gammel og blev begravet den 22. juni. Begge blev begravet på Vejerslev Kirkegård. Parret fik 5 børn.

9. I **februar 1733** fik parret **yderligere en søn**, som dog ikke nåede at blive navngivet. Han blev begravet den 25. februar på Dragstrup Kirkegård.

214 Niels Sørensen

Niels Sørensen blev født omkring **1681**, og han **døde omkring 1756** cirka 75 år gammel. Det er løse notater, som ikke er bekræftet i kirkebøger eller lignende.

215 Sidsel Knudsdatter

Sidsel Knudsdatter blev født omkring **1672**, og hun **døde omkring 1718** cirka 46 år gammel i Øster Jølby sogn. Det er løse notater, som ikke er bekræftet i kirkebøger eller lignende.

Sidsel Knudsdatter og Niels Sørensen

Sidsel og Knud blev gift omkring **1708**, og de skulle have fået mindst 3 børn:

1. **Karen Nielsdatter** blev født omkring **1712** i Øster Jølby sogn, og hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 107** - se side 211.
2. **Kirsten Nielsdatter** blev født **9. januar 1715** i Øster Jølby sogn, og hun blev hjemmedøbt samme dag. Omkring **1740** blev hun gift med **Søren Sørensen** (født omkring 1715) i Tæbring Kirke. Det menes, at hun er **død en gang i 1760'erne** - kirkebogen fra dén tid er ikke bevaret. Hun blev således omkring 45-55 år gammel. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om parret.
3. **Helvig Lisbeth Nielsdatter** blev født den **5. november 1717** i Øster Jølby sogn - datoen er dog ikke bekræftet på grund af manglende kirkebog. Den **27. februar 1750** blev hun gift med **Jeppe Jacobsen** (født 1. maj 1730 i Dragstrup sogn som søn af Jacob Jeppesen og Anna Sørensdatter) i Dragstrup Kirke. Han blev omtalt som **skoleholder**⁸⁸ i Øster



Figur 341 Øster Jølby Skole - matrikel 7e - kort 1842

1. ⁸⁸ En skoleholder er en skrive- og læsedygtig person, som før skoleloven af 1814 drev en af de danske skoler. Det var oftest studenter, præste-/degnesønner, der besad dette embede. En skoleholder var for det meste en mand. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke forekom kvindelige private lærerinder.

Jølby, og der er således en vis sandsynlighed for, at familien har boet i dén ejendom, som i ejendomsregistret er omtalt som anvendt af "skoleembedet", og det vil sige **matrikel 7^e** i Øster Jølby. Skolen er for længst væk, men den har ligget omkring den nuværende (2023) adresse **Plejdrupvej 1**. Helvig døde den **29. november 1786** 86 år gammel og blev begravet den 7. december. Jeppe døde den **11. juli 1811** 81 år gammel og blev begravet den 21. juli. Begge blev begravet på Øster Jølby Kirkegård. Parret fik 5 børn:

- 3.1. **Zidse Jeppesdatter** blev født den **17. januar 1752** i Dragstrup sogn, og hun blev døbt den 24. januar i Dragstrup Kirke. Hun døde **omkring april 1753** lidt over ét år gammel og blev begravet den 4. april på Dragstrup Kirkegård.
- 3.2. **Jacob Jeppesen** blev født i **december 1753** i Øster Jølby sogn, og han blev døbt den 16. december i Dragstrup Kirke. Han døde i **januar 1754** lidt mere end 1 måned gammel og blev begravet den 20. januar på Dragstrup Kirkegård.
- 3.3. **Zidse Jeppesdatter** blev født **omkring december 1754** i Øster Jølby sogn, og hun blev døbt den 8. december i Dragstrup Kirke. Hun døde i **maj 1764** 9 år gammel og blev begravet den 13. maj på Øster Jølby Kirkegård.
- 3.4. **Anne Jeppesdatter** blev født **omkring juli 1757** i Øster Jølby sogn, og hun blev døbt den 31. juli i Dragstrup Kirke. Ved folketællingerne i 1787 og 1801 bor hun hos faderen. **I 1801 er hun noteret som enke**, men det har indtil videre ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om ægteskab og eventuelle børn. Hun døde den **26. december 1833** 76 år gammel, og hun blev begravet den 5. januar 1834 på Øster Jølby Kirkegård.
- 3.5. **Mette Jeppesdatter** blev født i **1761** i Øster Jølby sogn. På grund af manglende kirkebog har det ikke været muligt at få bekræftet fødselstidspunktet. I **efteråret 1787** blev hun **gift med Simon Andersen** (født omkring marts 1757 i Hvidbjerg sogn som søn af Anders Thomassen og Maren Simonsdatter) i Øster Jølby Kirke. Han blev også **kendt som Simon Hvidbjerg**, og han var udlagt barnefader til parrets første barn. Mette døde den **20. april 1828** 67 år gammel og blev begravet den 27. april. Simon døde den **23. november 1845** 88 år gammel og blev begravet den 30. november. Begge blev begravet på Øster Jølby Kirkegård.

220 Jens Nielsen

Jens Nielsen blev født **omkring 1688**, og det har formentlig været i nærheden af Karby sogn. Enkelte nabosogne har ikke kirkebøger så langt tilbage. Han døde i **november 1742** cirka 54 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.

221 Anne Nielsdatter

Anne Nielsdatter blev født omkring **1687**, og ligesom for Jens vil det formentlig være i et af nabosognene. Hun døde i **november 1765** cirka 78 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.

Anne Nielsdatter og Jens Nielsen

Anne og Jens er formentlig blevet gift omkring **1715**, da de får deres første barn i 1716. De får sammen 6 børn:

1. **Maren Jensdatter** blev født omkring **juni 1716** i Karby sogn, og hun blev døbt den 28. juni i Karby Kirke. Hun døde i **april 1717** knap **ét år gammel** og blev begravet på Karby Kirkegård.
2. **Maren Jensdatter** blev født omkring **september 1718**, og hun blev døbt den 29. september i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
3. **Niels Jensen** blev født i **1720** i Karby sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 110** på side 222.
4. **Niels Jensen** blev født omkring **august 1723** i Karby sogn, og han blev døbt den 5. september i Karby Kirke. Den **3. oktober 1745** blev han **gift med Anne Christensdatter** (født omkring november 1720 i Karby sogn som datter af Christen Andersen og Anne Pedersdatter) i Karby Kirke. Familien boede på **matrikel 17** i Torp by. Jorden var delt på 2 parceller på 16.190 og 91.780 eller i alt 108.170 kvadratalen svarende til 4 hektar eller knap 8 tønder land. Ejendommen er nu (2023) en del af "Nørgaard" på **Mosevej 2**, og den lå lidt nord for bygningerne. Anne døde omkring **januar 1783** 62 år gammel, og cirka 3 måneder senere - den 30. marts - blev Niels **gift med Margrethe Christensdatter** (født omkring 1729), som var enke fra Redsted. Hun døde i **oktober 1797** 68 år gammel og blev begravet den 10. oktober. Niels døde i **november 1798** 75 år gammel og blev begravet den 13. november. Alle 3 blev begravet på Karby Kirkegård. Anne og Niels fik sammen 10 børn - **alle drenge**:



Figur 342 Matrikel 17 ved Mosevej 2 - kort fra 1901

- 4.1. **Jens Nielsen** blev født i **marts 1746** i Karby sogn, og han blev formentlig hjemmedøbt. Han blev **kun 7 dage gammel** og blev begravet den 20. marts på Karby Kirkegård.
- 4.2. **Jens Nielsen** blev født omkring **oktober 1747** i Karby sogn, og han blev døbt den 22. oktober i Karby Kirke. Der er flere personer med samme navn i lokalområdet på dét tidspunkt, så det har indtil videre ikke været muligt at finde den rette person.

- 4.3. **Christen Nielsen** blev født omkring juli 1749 i Karby sogn, og han blev døbt den 20. juli i Karby Kirke. Den 29. oktober 1778 blev han gift med **Anne Michelsdatter** (født omkring juni 1749 i Hvidbjerg sogn som datter af Michel Sørensen og Mette Andersdatter) i Karby Kirke. Familien boede på matrikel 4 i Tæbring sogn - se omtale og kort på side 216. Anne døde først på året 1800 50 år gammel. Dødsfaldet er ikke fundet i kirkebogen, men boet er skiftet under Blidstrup Gods den 6. maj 1800. Anne og Christen fik 2 børn. Herefter blev Christen gift med **Mette Jensdatter** (født omkring 1774 som datter af Jens Jensen og Mette Michelsdatter) den 24. juli 1800 i Tæbring Kirke. Christen døde den 23. december 1818 68 år gammel og blev begravet den 1. januar 1819. Begge blev begravet på Tæbring Kirkegård. **Mette blev herefter gift med Mads Hendrichsen** - omtalt på side 216 - barnebarn af **Mads Christensen Kudsk (ane nr. 106)** og **Karen Nielsdatter (ane nr. 107)** (se side 211).
- 4.4. **Anders Nielsen** blev født omkring september 1751 i Karby sogn, og han blev døbt den 26. september i Karby Kirke. Den 19. marts 1780 blev han gift med **Karen Pedersdatter** (født omkring 1757) i Vejerslev Kirke. Parret er med ved folketællingen i Karby sogn i 1787, hvor de er noteret med 3 børn. Indtil videre har det ikke været muligt at følge dem og finde yderligere oplysninger.
- 4.5. **Christen Nielsen** blev født omkring november 1753 i Karby sogn, og han blev døbt den 9. december i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham
- 4.6. **Peder Nielsen** blev født omkring juni 1756 i Karby sogn, og han blev døbt den 4. juli i Karby Kirke. Der er en vis sandsynlighed for, at han døde før 1763, hvor en dreng får samme navn.
- 4.7. **Erich Nielsen** blev født omkring februar 1759 i Karby sogn, og han blev døbt den 25. februar i Karby Kirke. Han døde i juli 1759 cirka 4 måneder gammel og blev begravet den 8. juli på Karby Kirkegård.
- 4.8. **Laus (Laurits) Nielsen** blev født omkring juli 1760 i Karby sogn, og han blev døbt den 27. juli i Karby Kirke. Han døde i oktober 1763 3 år gammel og blev begravet den 30. oktober på Karby Kirkegård.
- 4.9. **Peder Nielsen** blev født omkring september 1763 i Karby sogn, og han blev døbt den 2. oktober i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 4.10. **Laus (Laurs/Laust) Nielsen** blev født omkring januar 1766 i Karby sogn, og han blev døbt den 2. februar i Karby Kirke. Den 15. juni 1787 blev han gift med **Sidsel Nielsdatter** (født omkring august 1765 i Hvidbjerg sogn som datter af Niels Jeppesen og Else Jensdatter) i Hvidbjerg Kirke. De bosatte sig i Torp by i Karby sogn, hvor han er noteret som "husmand med jord". De kan følges til folketællingen i 1801, hvor de havde 2 børn, men ellers er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om dem.
5. **Christen Jensen** blev født omkring oktober 1725 i Karby sogn, og han blev døbt den 28. oktober i Karby Kirke. Han døde i august 1728 knap 3 år gammel og blev begravet den 8. august på Karby Kirkegård.

6. **Christen Jensen** blev født omkring januar 1730 i Karby sogn, og han blev døbt den 5. februar 1730 i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

222 Peder Thomassen

Det har indtil videre ikke været muligt at finde oplysninger om **Peder Thomassen**. Ud fra det ældste barns fødsel må det antages, at han er født omkring 1680-1690.

223 Maren Stephensdatter

Maren Stephensdatter blev født omkring 1676. Hun døde omkring juli 1739 i Hvidbjerg sogn og blev begravet den 5. juli på Karby Kirkegård.

Maren Stephensdatter og Peder Thomassen

Maren og Peder blev formentlig gift omkring 1715. De fik 2 børn:

1. **Else Pedersdatter** blev født omkring oktober 1718 i Karby sogn, og hun blev døbt den 3. november 1718. Den 26. juni 1742 blev hun gift med **Peder Pedersen** (født omkring oktober 1716 i Hvidbjerg sogn som søn af **Peder Pedersen** (ane nr. 226) og **Karen Nielsdatter** (ane nr. 227)). **Peder** døde omkring januar 1785 68 år gammel. **Else** døde i december 1793 75 år gammel og blev begravet den 23. december. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. **Else boede de sidste år hos sønnen Peder**. Parret fik 9 børn, hvoraf 3 døde næsten samtidig (2 blev begravet 1. juli og én den 15. juli 1764):

- 1.1. **Karen Pedersdatter** blev født omkring maj 1743 i Karby sogn, og hun blev døbt den 19. maj i Karby Kirke. Den 21. februar 1771 blev hun gift med **Laurits/Lars Poulsen** (Høllede) (født omkring juni 1744 i Karby sogn som søn af **Poul Michelsen** og **Maren Jensdatter**) i Karby Kirke. **Lars** var selvejer-gårdmand på matrikel 2 i Nees by i Karby sogn, som nu er en del af **Næsørevej 1**. Den havde et tiliggende på 945.060 kvadratalen svarende til 37 hektar eller 68 tønder land. **Lars** døde i februar 1794 49 år gammel og blev begravet den 17. februar. **Karen** blev derefter gift med **Anders Christensen** (født omkring november 1769 i Hvidbjerg sogn som søn af **Christen Christensen** og **Anne Thorchildsdatter**) den 3. oktober 1794 i Karby Kirke. **Karen** døde i august 1810 67 år gammel



Figur 343 Matrikel 2 -
Næsørevej 1 - kort 1842

og blev begravet den 18. august. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. De fik 6 børn sammen.

- 1.2. **Peder Pedersen** blev født omkring december 1745 i Karby sogn, og han blev døbt den 1. januar 1746. Han er formentlig død før 1751, hvor en bror får samme navn.
- 1.3. **Christen Pedersen** blev født omkring juni 1748 i Karby sogn, og han blev døbt den 30. juni i Karby Kirke. Han er formentlig død før 1762, hvor en bror får samme navn.
- 1.4. **Peder Pedersen** blev født omkring maj 1751 i Karby sogn, og han blev døbt den 6. juni i Karby Kirke. Den 21. november 1782 blev han gift med **Johanne Poulsdatter** (født omkring 1752) i Karby Kirke. Ved folketællingen i 1801 var han noteret som **jordløs husmand og daglejer**. Johanne døde den 9. juni 1821 69 år gammel og blev begravet den 15. juni. Peder døde den 14. juni 1823 72 år gammel og blev begravet den 22. juni. Begge blev begravet på Karby Kirkegård. Parret fik 4 børn sammen.
- 1.5. **Maren Pedersdatter** blev født omkring marts 1754 i Karby sogn, og hun blev døbt den 23. marts i Karby Kirke. Den 21. november 1776 blev hun gift med **Christen Hansen** (født omkring 1749) i Karby Kirke. De boede i **Outrup sogn**, og han var noteret som **husmand med nogen "auling"**, og han gik i **dagleje**. Maren døde 29. april 1815 60 år gammel og blev begravet den 7. maj. Christen døde som aftægtsmand den 6. marts 1828 knap 80 år gammel og blev begravet den 16. marts. Begge blev begravet på Outrup Kirkegård. Parret fik mindst 5 børn, hvoraf **den ældste var noteret som krøbling** ved folketællingen i 1801.
- 1.6. **Kirsten Pedersdatter** blev født omkring november 1756 i Karby sogn, og hun blev døbt den 14. november i Karby Kirke. Hun døde i juli 1764 7 år gammel og blev begravet den 15. juli på Karby Kirkegård.
- 1.7. **Martha Pedersdatter** blev født omkring juli 1759 i Karby sogn, og hun blev døbt den 5. august i Karby Kirke. Hun døde i juni 1764 knap 5 år gammel og blev begravet den 1. juli på Karby Kirkegård.
- 1.8. **Christen Pedersen** blev født omkring marts 1762 i Karby sogn, og han blev døbt den 28. marts i Karby Kirke. Han døde i juni 1764 2 år gammel og blev begravet den 1. juli på Karby Kirkegård.
- 1.9. **Christen Pedersen** blev født omkring april 1765 i Karby sogn, og han blev døbt den 5. maj i Karby Kirke. I sognet er der flere personer med navnet "Christen Pedersen", så indtil videre er der ikke forsket mere omkring ham.
2. **Inger Pedersdatter** blev født omkring oktober 1722 i Karby sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 111** - side 222.

224 Marqvor Christensen

Marqvor Christensen blev født omkring april 1664 i Karby sogn, og han blev døbt den 1. maj i Karby Kirke. Han var søn af **Christen Marqvorsen (ane nr. 448)** og **Johanne Nielsdatter (ane nr. 449)**. Han boede på matrikel 8^a i Torp by i Karby sogn - se kort og beskrivelse på side 231. Den lå på **Gårdvejen 6 og hed Damgaard**. Marqvor/Marchor døde omkring februar 1730 65 år gammel og blev begravet på Karby Kirkegård.

225 Anne Madsdatter

Anne Madsdatter blev født omkring marts 1677 i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 11. marts i Hvidbjerg Kirke. Hun var datter af **Mads Michelsen (ane nr. 450)** og **Johanne Jensdatter (ane nr. 451)**. Hun døde i januar 1739 61 år gammel og blev begravet den 7. januar på Karby Kirkegård.

Anne Madsdatter og Marqvor Christensen

Anne og Marqvor blev gift den 29. december 1695 i Karby Kirke. De fik sammen 5 børn:

1. **Else Marchorsdatter** blev født omkring januar 1697 i Karby sogn, og hun blev døbt den 2. februar i Karby Kirke. Hun døde i april 1729 32 år gammel i Stagstrup sogn i Hassing Herred.
2. **Christen Marqvorsen** blev født omkring september 1701 i Karby sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 112** på side 231.
3. **Johanne Marchorsdatter** blev født omkring oktober 1704 i Karby sogn, og hun blev døbt den 1. november 1704 i Karby Kirke. Hun døde i marts 1710 5 år gammel og blev begravet den 30. marts på Karby Kirkegård. Det kan undre, at en søster får samme navn knap 2 år, før denne Johanne døde - muligvis kan denne Johanne have været meget svagelig, så døden kunne komme når som helst.
4. **Johanne Marchorsdatter** blev født omkring juni 1708 i Karby sogn, og hun blev døbt den 8. juli i Karby Kirke. Den 4. december 1735 blev hun gift med **Niels Jensen (Bonde)** (født i november 1711 i Karby sogn som søn af Jens "Bonde" Nielsen og Maren Jensdatter) i Karby Kirke. Niels døde i maj 1742 30 år gammel og blev begravet den 3. juni på Karby Kirkegård. Johanne og Niels fik 3 børn sammen. Johanne flyttede på et tidspunkt til **Sindbjerg** by i Redsted sogn, hvor hun døde i maj 1776 næsten 68 år gammel. Hun blev begravet den 5. maj på Redsted Kirkegård.
 - 4.1. **Marchor Nielsen** blev født omkring juni 1736 i Karby sogn, og han blev døbt den 24. juni i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

4.2. **Anne Nielsdatter** blev født i **januar 1739** i Karby sogn, og hun blev døbt den 2. februar i Karby Kirke. Hun blev **efter al sandsynlighed gift med Christen Michelsen** (født omkring november 1730 i Karby sogn som søn af Michel Nielsen og Dorthe Nielsdatter) i Karby Kirke. Herefter er der ikke fundet sikre oplysninger om parret.

4.3. **Niels Nielsen** blev født **omkring november 1742** i Karby sogn, og han blev døbt den 25. november i Karby Kirke. Der er flere personer omkring Karby og Redsted med navnet "Niels Nielsen", så der er indtil videre ikke noget sikkert om ægteskab m.v.

5. **Mads Marchorsen** blev født **omkring oktober 1712** i Karby sogn, og han blev døbt den 30. oktober i Karby Kirke. **Formentlig omkring 1765** blev han **gift med Kirsten Lauritsdatter Vestergaard** (født omkring 1713 - muligvis i Buddum sogn i Refs Herred). Der er ikke fundet børn i ægteskabet, hvilket nok hænger sammen med alderen ved giftermålet. Mads døde i **december 1795** 83 år gammel og blev begravet den 1. januar 1796 på Hvidbjerg Kirkegård.

226 Peder Pedersen

Peder Pedersen blev født **omkring juni 1683** i Karby sogn, og han blev døbt den 8. juli i Karby Kirke. Han var søn af **Peder Pedersen (ane nr. 452)** og **Mette Jensdatter (ane nr. 453)**. Han døde i **december 1741** 58 år gammel og blev begravet den 7. december på Hvidbjerg Kirkegård.

227 Karen Nielsdatter

Karen Nielsdatter blev født **omkring 1675**. Indtil videre er der ikke fundet oplysninger om hendes ophav. Hun døde i **april 1724** 49 år gammel og blev begravet den 3. maj på Hvidbjerg Kirkegård.

Karen Nielsdatter og Peder Pedersen

Karen og Peder blev gift den **28. maj 1708** i Hvidbjerg Kirke. Parret fik 3 børn:

1. **Johanne Pedersdatter** blev født **omkring marts 1709** i Hvidbjerg sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 113** på side 231.
2. **Peder Pedersen** blev født **omkring september 1716** i Hvidbjerg sogn. Hans liv og levned er beskrevet på side 303.
3. **Maren Pedersdatter** blev født i **april måned 1719** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 30. april i Hvidbjerg Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

228 Christen Svenningsen

Christen Svenningsen blev født i 1670 i Vester Assels sogn, og han blev døbt i Vester Assels Kirke. Han var søn af **Svenning Kvaerager (ane nr. 456)** og **Kirsten Christensdatter (ane nr. 457)**. Der er ikke fundet oplysninger om hans hustru, ligesom der ikke er fundet noget om hans dødsfald. Parret fik 3 børn:

1. **Svenning Christensen** blev født i **november 1701** i Vester Assels sogn, og han blev døbt i Vester Assels Kirke. Der kan muligvis have været tale om hjemmedåb, da han **døde 12 dage gammel** og blev begravet den 27. november 1701.
2. **Svenning Christensen** blev født i **1703** i Vester Assels sogn, og han blev døbt i Vester Assels Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
3. **Jens Christensen** blev født **omkring marts 1707** i Vester Assels sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 114** på side 234.

232+233 Niels Furboe og Maren Jensdatter

Der er indtil videre ikke fundet sikre oplysninger om Niels Furboe, men der er en ubekræftet oplysning om, at han skulle være **født omkring 1678** i Jørsby sogn (der er ikke kirkebøger så langt tilbage). Ligeledes er der en ubekræftet oplysning om, at han skulle være blevet **gift med Maren Jensdatter** (født omkring 1680).

234 Peder Sørensen Buchhave

Peder Sørensen Buchhave blev født **omkring 1677** i Flade sogn. Der var ingen kirkebog på dét tidspunkt, så fødselsåret er taget efter kirkebogen ved dødsfaldet. Han var søn af **Peder Bukhave (ane nr. 468)**. I 1719 blev han **fæster af 1/3 af Fogedgaarden** under Nandrup Gods. Fæstet er omtalt i fæsteprotokollen⁸⁹: **3. juni 1719 udstedes af Oluf Krabbe til Bjerre, Nandrup og Skarupgarde hans stadfæstebrev til Peder Sørensen Buchhauge på 1/3 parten af Fogedgården i Flade. Han forpligtede sig til fra juli kvartal at svare alle skatter og kontributioner⁹⁰ samt i år 1 ig landgilde 5 rigsdaler, dermod fritages han for at yde ægtkørsel⁹¹ og arbejde til Nandrupgård eller andre steder og får ret til at udnytte tømmeret fra den gamle lade, der**

⁸⁹ <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22662073#469303,83954554>

⁹⁰ Kontribution eller krigskontribution er skatter, der er pålagt befolkningen i et okkuperet område af besættelsesmagten. Det danske rige og især Sønderjylland blev hårdt ramt under Trediveårskrigen af både kontributioner og plyndringer. Ved Haagerfredskonferencen i 1907 blev det i en konvention

⁹¹ Ægtkørsel er lig med pligtkørsel

blev nedbrudt og som nu ligger hos Laurs Jensen i Flade. Peder døde den 12. august 1736 59 år gammel og blev begravet den 16. august på Flade Kirkegård.

235 Mette Jensdatter/Jeppesdatter

Mette Jensdatter/Jeppesdatter blev født i november 1676 i Bjergby sogn, og hun blev døbt den 19. november i Bjergby Kirke. Hun var datter af **Jeppe Pedersen (ane nr. 470)** og **Mette Jacobsdatter (ane nr. 471)**. Indtil videre har det ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hende.

Mette Jensdatter/Jeppesdatter og Peder Sørensen Buchhave

Mette og Peder blev gift den 16. november 1710 i Flade Kirke. Parret fik 6 børn:

1. **Mette Pedersdatter** blev født i maj 1711 i Flade sogn, og hun blev døbt den 28. maj i Flade Kirke. Hun døde i juni samme år omkring 1 måned gammel og blev begravet den 11. juni på Flade Kirkegård.
2. **Mette Pedersdatter** blev født i januar 1713 i Flade sogn, og hun blev døbt den 2. februar i Flade Kirke. Hun døde i maj 1715 2 år gammel og blev begravet den 10. maj på flade Kirkegård.
3. **Sidsel Pedersdatter** blev født omkring oktober 1714 i Flade sogn, og hun blev døbt den 28. oktober i Flade Kirke. Hun blev gift med **Laurits Pedersen** (født omkring april 1703 i Flade sogn som søn af Peder Lauritsen og Else Thøgersdatter) den 27. december 1734 i Flade Kirke. Den 30. november 1734 overtog han fæstet af en gård under **Nandrup Gods** i Flade sogn, og kort tid før hans død går fæstet videre til sønnen **Søren**. Laurits døde den 13. oktober 1770 67 år gammel og blev begravet den 19. oktober. Sidsel døde den 16. marts 1782 67 år gammel og blev begravet den 21. marts. Begge blev begravet på Flade Kirkegård. Parret fik 7 børn:
 - 3.1. **Else Lauritsdatter** blev født omkring maj 1735 i Flade sogn, og hun blev døbt den 30. maj i Flade Kirke. Den 14. februar 1760 blev hun gift med **Christen Andersen** fra Sejerslev sogn. Han døde i september 1799 cirka 73 år gammel og blev begravet den 1. oktober. Else døde i december 1798 63 år gammel og blev begravet den 6. december. Begge blev begravet på Sejerslev Kirkegård. Parret fik 9 børn, hvoraf 4 døde som ganske små.
 - 3.2. **Søren Lauritsen** blev født i februar 1737 i Flade sogn, og han blev døbt den 24. februar i Flade Kirke. Han døde den 10. juli 1738 knap halvanden år gammel og blev begravet den 13. juli på Flade Kirkegård.
 - 3.3. **Søren Lauritsen** blev født den 5. januar 1739 i Flade sogn, og han blev døbt den 11. januar i Flade Kirke. Den 19. november 1773 blev han gift med **Maren Pedersdatter** i Flade Kirke. Han overtog faderens fæste af en gård under

Nandrup Gods. Parret fik 12 børn, hvoraf det første var dødfødt. Af de øvrige børn var der **3 hold tvillinger**, og der var flere børn, som døde som ganske små. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om dem.

3.4. **Peder Lauritsen** blev født omkring **august 1741** i Flade sogn, og han blev døbt den 8. september i Flade Kirke. Han **døde i marts 1742 7 måneder gammel** og blev begravet den 24. marts på Flade Kirkegård. Han var den **ene part af et tvillingehold**.

3.5. **Den anden del af tvillingeparret** optræder ikke med navns nævnelse, men fremgår af broder Peders dåb i kirkebogen. Barnet kan således muligvis være dødfødt.

3.6. **Kirsten Lauritsdatter** blev født den **25. juli 1743** i Flade sogn, og hun blev døbt den 30. juni i Flade Kirke. Den **7. oktober 1768** blev hun **gift med Laurits Sørensen** (født omkring maj 1731 i Flade sogn som søn af Søren Lauritsen og Margrethe Sørensdatter) i Flade Kirke. De var næstsøskendebørn i tredje led og fik kongelig bevilling til ægteskabet. Laurits var barnebarn af Laurits Laursen (**ane nr. 342**) og Maren Jensdatter (**ane nr. 343**). Laurits var **enkemand efter Johanne Pedersdatter**, som han havde 2 børn sammen med. Den **22. oktober 1764** fæstede han en gård under **Ullerup Gods** i Flade. Den havde et areal på knap 4 hektar eller cirka 7 tønder land, og den er nu (2023) en del af gården **Kærholm på Nordmorsvej 13**. Han **overtog senere gården til selveje** ifølge en gammel ejendomsprotokol. Kirsten og Laurits fik sammen 7 børn. Laurits døde i **april 1807** knap 76 år gammel og blev begravet den 17. april. Kirsten døde **kort tid efter i juli måned** 64 år gammel og blev begravet den 4. august 1807. Begge blev begravet på Flade Kirkegård.



Figur 344 Matrikel 22 - del af Kærholm - Nordmorsvej 13 - kort 1901

3.7. **Anne Lauritsdatter** blev født omkring **august 1747** i Flade sogn, og hun blev døbt den 3. september i Flade Kirke. Hun **forblev ugift** og var en **del af husstanden hos søsteren Else**, og ved dødsfaldet var hun hos Elses søn Anders. Hun døde i **februar 1797** 49 år gammel og blev begravet den 4. marts på Sejerstev Kirkegård.

4. **Mette Pedersdatter** blev født omkring **april 1717** i Flade sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 117** på side 238238. Hun var **tvillingesøster til Margrethe**.

5. **Margrethe Pedersdatter** blev født omkring **april 1717** i Flade sogn, og hun blev døbt den 11. april i Flade Kirke. Hun var **tvillingesøster til Mette**. Den **6. august 1738** blev hun (formentlig) **gift med Jens Pedersen**. Der ud over er der indtil videre ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

6. **Søren Pedersen** blev født omkring **marts 1723** i Flade sogn, og han blev døbt den 14. marts i Flade Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

240 Niels Lauritsen Kjeldgaard

Niels Lauritsen Kjeldgaard blev født omkring april 1690 i Vester Assels sogn, og han blev døbt den 13. april i Vester Assels Kirke. Han var søn af **Laurits Knudsen Bach** (ane nr. 480) og **Mette Nielsdatter** (ane nr. 481). Den 30. december 1727 overtog han fæstet af en gård under **Blidstrup Gods** i Vester Assels sogn - se kort på side 246. **Gården hed Kjeldgaard**, hvorfra efternavnet stammer. Fæstet blev senere overdraget til sønnen **Anders**, og **Niels overtog fæstet af et hus under Blidstrup Gods** i Vester Assels sogn. Han døde i april 1769 79 år gammel og blev begravet den 30. april på Vester Assels Kirkegård.

241 Anne Jeppesdatter

Anne Jeppesdatter blev født i 1684 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt i Vester Assels Kirke. Hun var datter af **Jeppe Christensen Kjærgaard** (ane nr. 482) og **Anne Jensdatter** (ane nr. 483). Hun døde i april 1758 74 år gammel og blev begravet den 26. april på Vester Assels Kirkegård.

Anne Jeppesdatter og Niels Lauritsen Kjeldgaard

Anne og Niels blev gift i 1713 i Vester Assels Kirke, og de fik 7 børn:

1. **Maren Nielsdatter** blev født omkring maj 1715 i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 29. maj i Vester Assels Kirke. Den 29. november 1739 blev hun gift med **Knud Michelsen** fra Blidstrup sogn. Han var fæster af gården **Gammelgaard** i Emb by - se kort og beskrivelse på side 289. Han var **enkemand efter Inger Hansdatter Lund**, som der indtil videre ikke er nærmere oplysninger om. Maren døde i september 1750 35 år gammel og blev begravet den 29. september på Blidstrup Kirkegård, hvorefter **Knud blev gift med Maren Jensdatter** (født i september 1725 i Vester Assels sogn som datter af Jens Lauridsen og Maren Jeppesdatter Kjærgaard) den 30. april 1751 i Blidstrup Kirke. De fik 4 børn sammen, inden Knud døde i april 1767 59 år gammel. Han blev begravet den 21. april på Blidstrup Kirkegård. Maren den Første og Knud fik 3 børn:
 - 1.1. **Michael Knudsen** blev født omkring 1741 i Blidstrup sogn, og han døde i marts 1755 14 år gammel. Han blev begravet den 27. marts på Blidstrup Kirkegård.
 - 1.2. **Der blev født en dreng i 1743**, som døde i maj 1748 5 år gammel. Han blev begravet den 19. maj på Blidstrup Kirkegård.

- 1.3. **Jens Knudsen** blev født omkring **februar 1747** i Blidstrup sogn, og han blev døbt den 5. marts i Blidstrup Kirke. Han er **formentlig død inden 1754**, hvor en søn bliver døbt med samme fornavn.
2. **Anders Nielsen Kjeldgaard** blev født omkring **oktober 1717** i Vester Assels sogn, og han blev døbt i Vester Assels Kirke. Han **døde i april 1718 et halvt år gammel** og blev begravet den 19. april på Vester Assels Kirkegård.
3. **Kirsten Nielsdatter** blev født omkring **januar 1719** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 2. februar i Vester Assels Kirke. Hun **forblev ugift** og døde i **april 1745** 26 år gammel og blev begravet den 2. maj på Vester Assels Kirkegård.
4. **Anders Nielsen Kjeldgaard** blev født i september 1721. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 120** på side 246.
5. **Margrethe Nielsdatter** blev født omkring **juni 1724** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt den 2. juli i Vester Assels Kirke. Hun **døde i maj 1731 7 år gammel** og blev begravet den 3. juni på Vester Assels Kirkegård.
6. **Mette Nielsdatter** blev født i **marts 1727** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt i Vester Assels Kirke. Hun **døde i maj 1727 6 uger gammel** og blev begravet på Vester Assels Kirkegård. Hun var **tvillingesøster til Maren**.
7. **Maren Nielsdatter** blev født i **marts 1727** i Vester Assels sogn, og hun blev døbt i Vester Assels Kirke. Hun var **tvillingesøster til Mette**. Den **5. december 1749** blev hun **gift med Jens Michelsen** (født omkring september 1715 i Øster Assels sogn som søn af Michel Bittekjær og Sidsel Christensdatter) i Vester Assels Kirke. Jens var **husmand på matrikel 41** i Silberslev by i Øster Assels sogn. Den havde et tilliggende på 23.280 kvadratalen svarende til 0,9 hektar eller 1,7 tønderland. Det er ikke længere en selvstændig ejendom, men den lå omkring **Skibdalsvej 21**. Maren døde i **september 1794** 67 år gammel og blev begravet den 28. september. Jens døde i **december 1795** 80 år gammel og blev begravet den 6. december. Begge blev begravet på Øster Assels Kirkegård. Ved folketællingen i 1787 er han nævnt som **almisselem**. Parret fik 6 børn:
- 7.1. **Jens Jensen** blev født omkring **december 1750** i Øster Assels sogn, og han blev døbt i Øster Assels Kirke. Han døde i **maj 1778** 27 år gammel og blev begravet den 10. maj på Øster Assels Kirkegård.
- 7.2. **Sidsel Jensdatter** blev født i marts 1752 i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 16. april i Øster Assels Kirke. Hun **døde i juni samme år 13 uger gammel** og blev begravet den 17. juni på Øster Assels Kirkegård.
- 7.3. **Michel Jensen** blev født omkring **juli 1753** i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 22. juli i Øster Assels Kirke. Ved folketællingen i 1787 boede han hos forældrene og var **nævnt som vanfør**. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.



Figur 345 Matrikel 41 - Skibdalsvej 21 - kort 1842

7.4. **Niels Jensen** blev født omkring maj 1756 i Øster Assels sogn, og han blev døbt den 7. juni i Øster Assels Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

7.5. **Sidsel Jensdatter** blev født omkring december 1759 i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 6. januar 1760 i Øster Assels Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

7.6. **Birgitte Jensdatter** blev født omkring december 1763 i Øster Assels sogn, og hun blev døbt den 18. december i Øster Assels Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

242 Søren Hansen

Søren Hansen blev født omkring november 1689 i Karby sogn, og han blev døbt den 24. november i Karby Kirke. Han var søn af **Hans Christensen** (ane nr. 484) og **Maren Sørensdatter** (ane nr. 485). Han døde i april 1777 87 år gammel og blev begravet den 10. april på Karby Kirkegård.

243 Johanne Christensdatter

Johanne Christensdatter blev født omkring november 1694 i Karby sogn, og hun blev døbt den 25. november i Karby Kirke. Hun var datter af **Christen Michelsen** (ane nr. 486) og **Anne Christensdatter** (ane nr. 487). Hun døde i juli 1742 47 år gammel og blev begravet den 12. juli på Karby Kirkegård.

Johanne Christensdatter og Søren Hansen

Johanne og Søren blev gift den 1. august 1714 i Karby Kirke. De fik sammen 8 børn:

1. **Michel Sørensen** blev født omkring maj 1715 i Karby sogn, og han blev døbt den 10. juni i Karby Kirke. Den 19. oktober 1740 blev han gift med **Mette Andersdatter** (født omkring oktober 1719 i Hvidbjerg sogn som datter af Anders Lauritsen og Sidsel Sørensdatter) i Hvidbjerg Kirke. Han gik også under navnet **Michel Kroghgaard**, og det kunne lede hen til familiens bopæl. Der er dog 2 gårde i sognet med lignende navn, så det er ikke umiddelbart muligt at finde den rigtige gård. Mette døde i første halvdel af 1750 30 år gammel. Mette og Michel fik 3 børn:

1.1. **Anders Michelsen** blev født omkring juli 1741 i Hvidbjerg sogn, og han blev døbt den 6. august i Hvidbjerg Kirke. Han døde i februar 1742 7 måneder gammel og blev begravet den 18. februar på Hvidbjerg Kirkegård.

1.2. **Mette Michelsdatter** blev født omkring september 1743 i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 15. september i Hvidbjerg Kirke. Hun døde i september 1771 28 år gammel og blev begravet den 22. september på Hvidbjerg Kirkegård.

1.3. **Anne Michelsdatter** blev født i **december 1746** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 1. januar 1747 i Hvidbjerg Kirke. Hun **døde i februar 1748 14 måneder gammel** og blev begravet den 28. februar på Hvidbjerg Kirkegård.

1.4. **Anna Michelsdatter** blev født **omkring juni 1749** i Hvidbjerg sogn. Den **29. oktober 1779** blev hun **gift med Christen Nielsen (barnebarn af ane nr. 220 og 221)**, og deres forhold er omtalt på side 302. Anne døde **omkring 1800 50 år gammel** og blev begravet på Tæbring Kirkegård.

Efter Mettes død blev Michel **gift med Maren Nielsdatter** (født omkring 1715) den **11. oktober 1750**. Hun døde i **september 1767 52 år gammel** og blev begravet den 6. september. Michel døde **omkring maj 1773 58 år gammel** og blev sammen med Maren begravet på Hvidbjerg Kirkegård. Parret fik 3 børn:

1.5. **Voldborg/Valborg Michelsdatter** blev født **omkring august 1751** i Hvidbjerg sogn, og hun blev døbt den 15. august i Hvidbjerg Kirke. I **1774** blev hun **gift med Niels Christensen (Huus)** (født omkring 1747) i Hvidbjerg Kirke. Niels var **fæstebonde (muligvis senere selvejer) på matrikel 11**, som er nærmere beskrevet på side 249. Niels døde i **september 1808 61 år gammel** og blev begravet den 11. september. Valborg døde den **13. april 1815 63 år gammel** og blev begravet den 21. april. Begge blev begravet på Hvidbjerg Kirkegård. Parret fik 8 børn.

1.6. **Jens Michelsen** blev født i **1753**. Han **døde kort tid efter fødslen** - der kan muligvis være en fejl i kirkebogen.

1.7. **Jens Michelsen** blev født **omkring september 1756** i Hvidbjerg sogn, og han blev døbt den 10. oktober i Hvidbjerg Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.

2. **Karen Sørensdatter** blev født i **januar 1718** i Karby sogn, og hun blev døbt i Karby Kirke. Hun **døde i februar 1732 14 år gammel** og blev begravet den 6. februar på Karby Kirkegård.

3. **Maren Sørensdatter** blev født **omkring januar 1721** i Karby sogn, og hun blev døbt den 9. februar i Karby Kirke. Den **8. juli 1745** blev hun **gift med Peder Jensen** (født omkring 1718) i Karby Kirke. Han var **fæstebonde under Blidstrup Gods på matrikel 5** i Solbjerg by og sogn. Det var en gård på 831.610 kvadratalen svarende til 33 hektar eller 59 tønder land. Gårdens bygninger lå lidt ubekvemt i forhold til jorden, så en senere selvejer flyttede bygningerne omkring 1835-40 til den nuværende (2023) **Nørgaard på Vilsundvej 7**. Peder døde i **november 1764 46 år gammel** og blev begravet den 30.



Figur 346 Matrikel 5 - Vilsundvej 7 - kort 1842

november. Derefter blev Maren **gift med Christen Jensen** (født omkring april 1728) den 12. juli 1765 i Solbjerg Kirke, og ved samme lejlighed **overtog han fæstet af matrikel 5**. Maren døde i **maj 1796 75 år gammel** og blev begravet den 15. maj. Christen døde i **august 1811 83 år gammel** og blev begravet den 16. august. Alle 3 blev begravet på Solbjerg Kirkegård. Maren og Peder fik sammen 5 børn:

- 3.1. **Søren Pedersen** blev født den **10. marts 1746** i Solbjerg sogn, og han blev døbt den 13. marts - muligvis hjemmedåb. Han **døde den 24. marts 14 dage gammel** og blev begravet på Solbjerg Kirkegård.
- 3.2. **Johanne Pedersdatter** blev født den **6. juni 1747** i Solbjerg sogn, og hun blev døbt den 11. juni i Solbjerg Kirke. Den **29. september 1775** blev hun **gift med Peder Pedersen** (født omkring 1746 - muligvis i Karby sogn) i Solbjerg Kirke. Peder var **selvejer på matrikel 16** i Rakkeby by og sogn, som havde et tiliggende på 1.210.310 kvadratalen svarende til cirka 48 hektar eller 86 tønder land. Det er ikke længere (2023) en selvstændig ejendom, men en del af den hører under **Sønder Hedevej 6**. Ud over at være gårdboer var han også **sognefoged og lægdsmand**. Johanne døde i **april 1805** 57 år gammel og blev begravet den 2. maj på Rakkeby Kirkegård. Peders dødsfald kendes ikke med sikkerhed, da der var 2 med samme navn og alder ved folketællingen i 1801. Parret fik 4 børn.
- 3.3. **Anna Pedersdatter** blev født den **31. marts 1750** i Solbjerg sogn, og hun blev døbt den 5. april i Solbjerg Kirke. Den **19. oktober 1781** blev hun **gift med Willum/Vilhelm Johansen** (født omkring 1731) i Solbjerg Kirke. Han var **enke-mand efter Kirsten Pedersdatter**, som han havde 3 børn med - det ene barn var død som 1-årig. Han var **selvejer på matrikel 2^a** i Mollerup by og sogn. Jorden var spredt over 5 parceller fra nord til syd i sognet, og det samlede areal var på 2.153.530 kvadratalen svarende til 85 hektar eller 154 tønder land. Arealet er nu (2023) blevet delt mellem flere ejendomme, men en del af arealet har ligget mellem **Østervang og Kjeldgaardsvej** - se kort på side 214. Willum døde den **3. april 1812** 81 år gammel og blev begravet den 12. april. Anna døde den **10. juli 1832** 82 år gammel og blev begravet den 15. juli. Begge blev begravet på Mollerup Kirkegård. Parret fik 3 børn, hvoraf det ene døde som 1-årig.
- 3.4. **Jens Pedersen** blev født den **12. april 1752** i Solbjerg sogn, og han blev døbt den 16. april i Solbjerg Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
- 3.5. **Anne Pedersdatter** blev født den **30. maj 1758** i Solbjerg sogn, og hun blev døbt den 4. juni i Solbjerg Kirke. Den **3. februar 1786** blev hun **gift med Michel Jensen** (født den 12. august 1752 i Elsø sogn som søn af Jens Michelsen og Sidsel Michelsdatter) i Solbjerg Kirke. Michel **overtog fæstet af matrikel 5** i Solbjerg sogn under Blidstrup Gods - se kort m.m. på side 313. Anne døde den **6. april 1829** 70 år gammel og blev begravet den 14. april. Ved folketællingen i 1834 havde Michel en husholderske, som var enke med 4 børn, og der var derudover 3 tjenestefolk. Michel døde den **12. november 1834** 82 år gammel og blev begravet den 23. november. Begge blev begravet på Solbjerg Kirkegård. Parret fik 7 børn - heraf ét tvillingepar.



Figur 347 Matrikel 16 - Sønder Hedevej 6 - kort 1842

4. **Anne Sørensdatter** blev født i **november 1723** i Karby sogn, og hun blev døbt den 12. december i Karby Kirke. Hun døde (formentlig ugift) i **november 1757** 35 år gammel og blev begravet den 13. november på Karby Kirkegård.
5. **Christen Sørensen** blev født den **5. januar 1727** i Karby sogn, og han blev døbt den 12. januar i Karby Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om ham.
6. **Else Sørensdatter** blev født **omkring marts 1730** i Karby sogn. Hendes liv og levned er beskrevet under **ane nr. 121** på side 247.
7. **Karen Sørensdatter** blev født **omkring februar 1733** i Karby sogn, og hun blev døbt den 8. marts i Karby Kirke. Den **6. september 1766** blev hun **gift med Peder Nielsen** (født omkring december 1732 i Karby sogn som søn af Niels Nielsen og Sidsel Lauritsdatter) i Karby Kirke. Karen **døde i barselsseng i oktober 1769** 36 år gammel og blev begravet den 1. november på Karby Kirkegård. Parret fik ét barn:
 - 7.1. **Niels Pedersen** blev født i **oktober 1769** og blev døbt den 1. november i Karby Kirke. Han **døde i maj 1771 1½ år gammel** og blev begravet på Karby Kirkegård.
8. Parret fik en **dødfødt dreng** i **august 1739**, og han blev begravet den 16. august på Karby Kirkegård.

248 Jens Michelsen

Jens Michelsen blev født **omkring juni 1706** i Redsted sogn, og han blev døbt den 27. juni i Redsted Kirke. Han var søn af **Michel Lauritsen (ane nr. 496)** og **Maren Jensdatter (ane nr. 497)**. Han døde i november 1785 og blev begravet på Redsted Kirkegård.

249 Anne Jensdatter

Anne Jensdatter blev født **omkring marts 1706** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 6. april i Redsted Kirke. Hun var datter af **Jens Lauritsen (ane nr. 498)** og **Anne Andersdatter (ane nr. 499)**. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.

Anne Jensdatter og Jens Michelsen

Anne og Jens blev gift den **5. december 1734** i Redsted Kirke. Parret fik 6 børn:

1. **Birgithe Jensdatter** blev født **omkring september 1735** i Redsted sogn, og hun blev døbt den 2. oktober i Redsted Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende,

2. **Jens Jensen** blev født omkring november 1737 i Redsted sogn, og han blev døbt den 8. december i Redsted Kirke. Han døde i november 1738 1 år gammel og blev begravet den 23. november på Redsted Kirkegård.
3. **Jens Jensen Hviid** blev født i november 1739 i Redsted sogn. Hans liv og levned er beskrevet under **ane nr. 124** på side 251
4. **Johanne Jensdatter** blev født omkring november 1742 i Redsted sogn, og hun blev døbt den 27. november i Redsted Kirke. Indtil videre er der ikke fundet yderligere oplysninger om hende.
5. **Michel Jensen** blev født omkring januar 1747 i Redsted sogn, og han blev døbt umiddelbart efter fødslen. Han døde 5 dage gammel og blev begravet på Redsted Kirkegård.
6. **Christen Jensen** blev født i april 1750, og han blev døbt den 26. april i Redsted Kirke. Han døde i september samme år 4 måneder gammel og blev begravet på Redsted Kirkegård.

252 Niels Nielsen Fuurbo

Niels Nielsen Fuurbo er omtalt under **ane nr. 116** - se side 238

253 Mette Pedersdatter

Mette Pedersdatter er omtalt under **ane nr. 117** - se side 238