



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægten.

En fynsk Bøndeslægt
gennem 300 Aar.



1945



SLÆGTEN

SLÆGTEN

EN FYNSK BONDESLEGT GENNEM 300 AAR

SAMLET AF
DENS EFTERKOMMERE

1945



FYNS VENSTREBLADS TRYKKERI

SCT. KNUD . ODENSE

Slægten er ifølge den udarbejdede Ahnetavle ført tilbage til ca. 1640. Oplysningerne er hentet i Kirkebøger, Skifte-Protokoller m. v.

Navnene og de forskellige Oplysninger, der knytter sig til de enkelte Personer, er i det efterfølgende opført saaledes, at Bækkefølgen svarer til de paa Ahnetavlen anførte Romertal.



Tilrettelegning:

REKLAMEKONSULENT PREBEN HANSEN

Arkivarbejde:

ARKIVAR BANG MIKKELSEN

Tegninger:

POUL HANSEN
Seden

F O R O R D

Slægterne, der fortælles om i Efterfølgende, stammer fra Nordfyn og er fra Landbohjem, de blev alle ved Jordbruget, paa enkelte Undtagelser nær, som blev Landhaandværkere.

Det var arbejdsomme Mennesker, der ønskede at arbejde med deres eget, og derfor blev de frie Folk, der tog Del i, hvad der rørte sig i deres Tid, baade paa det folkelige og aandelige Omraade. Danske var de i Ord og Tale, og de forblev alle Danske, hvad end Tiderne bragte for vort Folk.

Jeg har mange Gange i min Barndom og Ungdom lyttet til deres Tale, naar de kom sammen og drøftede Tingene fra Mark og Stald og siden ved Lampens Lys talte Politik og aandelige Spørgsmaal, og til var der Meningsforskelle, som kunde være ret store, især i politiske Spørgsmaal, men alle vilde de Danmark og Danmarks Folk det bedste.

Det er en stor og god Arv, der er givet os at arbejde videre paa, gid det maa lykkes for os, i kommende Tider, at løfte Arven ret.

E I N E R L A R S E N



Det gamle Skovled ved Eghoved

Ahnetavlen begynder . . .

Lars Jensen, Smed, Hmd., Hjadstrup, født ca. 1672, begravet 5. Juni 1724 i Hjadstrup (52 Aar).

Gift ca. 1700 med Karen Ibsdatter, begravet 18. Juli 1728 i Hjadstrup. Ifølge Skiftet 1724 efter Smed Lars Jensen i Hjadstrup, nævnes Enken Karen Ibsdatter og følgende Børn:

Jens Larsen, gift, og bor i Roerslev, Maren Larsdatter, 21 Aar, forlovet med Hans Knudsen fra Grindløse, der fæster Smedien i Hjadstrup, Johanne Larsdatter, 18 Aar, og Ursula Larsdatter, 16 Aar.

Hans Knudsen lover at underholde Enken, hans Svigermoder, og forpligter sig til at give hans tilkommende Hustrus Søstre hver 10 Slette-daler, 1 Ko eller 1 Kvie, eller ogsaa 6 Slettedaler, Sommen Jens Larsen havde faaet sin Arvepart.

Lars Jensen og Karen Ibsdatters Vielse er ikke fundet i Hjadstrup eller omliggende Sogne. Der er ikke anført nogen Alder ved Karen Ibsdatters Død.

Peder Pedersen, Gdm., Gerskov, død 28. December i Skeby Sogn.

Gift ca. 1691 med Maren Frederichsdatter, født ca. 1670, begravet 4. December 1732 i Skeby, 62 Aar.

Ifølge Skiftet 1733 efter Gmd. Peder Pedersens Hustru, Maren Frederichsdatter i Gerskov, nævnes følgende Børn: Peder Pedersen, 41 Aar, Frederik Pedersen, 39 Aar, Karen Pedersdatter, 34 Aar, gift med Mikkel Madsen i Egense, Maren Pedersdatter, 25 Aar, Anne Pedersdatter, 29 Aar, og Marie Pedersdatter, 25 Aar gammel. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet.

Peder Pedersen og Maren Frederichsdatters Vielse er ikke fundet i Skeby eller Otterup Sogne, ca. 1691.

Niels Nielsen, Gmd., Fremmelev, Lunde Sogn, født ca. 1619, begravet 18. Januar 1674 i Lunde, 55 Aar.

Gift 20. Januar 1650 i Lunde med Karen Rasmusdatter, født ca. 1629, begravet 11. August 1699 i Lunde, 70 Aar.

Der findes intet Skifte efter Gmd. Niels Nielsen og Hustru, Karen Rasmusdatter i Fremmelev. Det bemærkes, at Skifteprotokollen først er ført fra Aar 1719.

Claus Jensen i Østrup, død efter 1703.

Gift 8. April 1700 i Østrup med Maren Jensdatter, død efter 1703.

Claus Jensen og Hustru Maren Jensdatter i Østrup er muligvis identiske med Claus Smed og dennes Enke, der begravedes henholdsvis 5. Marts og 21. November 1748 i Østrup, ingen Alder anført, det synes nemlig at være den eneste ved Navnet Claus, der kan være Tale om, men bestemt kan det ikke siges.

Peder Hansen, Gdm., Øster Lunde, er død efter 1703, men hvornaar vides ikke. Hans Hustrus Navn kendes ikke, idet Vielsesdagen ikke er fundet. Det bemærkes, at Lunde Sogns Kirkebog er meget defekt, og til Dels helt mangler i Aarene før og efter 1700.

Jacob Eriksen, Hmd., Lunde Sogn, født ca. 1664 i Lunde, begravet 13. Maj 1716 i Lunde, 52 Aar.

Gift 16. November 1690 i Lunde med Maren Hansdatter, død efter 1708.

Der findes intet Skifte efter Hmd. Jacob Eriksen i Øster Lunde, hans Hustrus Død er ikke fundet i Lunde Sogn, men hun er død efter 1708, idet hun dette Aar anføres som Fadder ved en Daab i Lunde, muligvis har hun, efter Jacob Eriksens Død i 1716, forladt Lunde Sogn.

Peder Hansen, Gmd., Ølund, Skeby Sogn, født ca. 1642, begravet 9. November 1726 i Skeby, 84 Aar.

Gift før 1683 med Anna Olufsdatter, begravet 20. Juni 1746 i Skeby.

Ifølge Skiftet 1726 efter Gmd. Peder Hansen i Ølund, nævnes følgende Born: Kirsten Pedersdatter, gift med Jørgen Rasmussen i Hjorslev, Anders Pedersen i Guldbjerg, men han er død og har efterladt sig to Born, Maren Pedersdatter, gift med Niels Nielsen i Vissenbjerg, Mette Pedersdatter gift med Christen Nielsen i Gerskov, men hun er død og har efterladt sig en Datter, Rasmus Pedersen, 27 Aar, der har fæstet Gaarden i Ølund. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet.

Peder Hansen og Anna Olufsdatters Vielse er forgæves eftersøgt. Der anføres ingen Alder ved Anna Olufsdatters Død, saa det vides ikke, hvornaar hun er født.

Rasmus Simonsen, Hmd. i Norup Sogn, født ca. 1644, begravet 3. Februar 1693 i Norup Sogn.

Gift den 1. Marts 1674 i Norup med Maren Knudsdatter, født ca. 1645, begravet 17. Marts 1683 i Norup, 38 Aar.

Hmd. Rasmus Simonsen i Norup giftede sig 2. Gang efter sin første Hustru, Maren Knudsdatters Død i 1683, men hendes Navn kendes ikke. Der findes ikke Skifte efter Rasmus Simonsen eller nogen af hans Hustruer.

Peder Knudsen, Gmd. i Hæssum i Skeby Sogn, begravet 10. December 1760 i Skeby.

Anna Pedersdatter født 19. Oktober 1707 i Skeby, begravet 6. August 1762 i Skeby.

Gift den 18. November 1736 i Skeby.

Ifølge Skiftet 1761 efter Gaardmand Peder Knudsen i Hæssum nævnes Enken, Anna Pedersdatter, og følgende Børn: Maren Pedersdatter gift med Hans Hansen i Østrup, Knud Pedersen, 23 Aar, hjemme i Gaarden, Marie Pedersdatter ligeledes hjemme i Gaarden, 22 Aar, Peder Pedersen, 20 Aar, tjener i Pugskolen og Frederik Pedersen, 18 Aar, hjemme. Boets Formue: 225 Rdl. 12 Sk. Boets Gæld: 267 Rdl. 2 Mk. 8 Sk. Der

anføres ingen Alder ved Peder Knudsens Død, saa det vides ikke, hvornaar han er født.

Hans Knudsen, Smed, Hmd., Hjadstrup, født ca. 1700, begravet 1. December 1776 i Hjadstrup.

Maren Larsdatter, døbt 5. November 1702 i Hjadstrup, død 18. Juni i Hjadstrup, 82¼ Aar.

Gift 3. December 1724 i Hjadstrup.

Ifølge Skiftet 1776 efter Hmd. og Smed Hans Knudsen i Hjadstrup, nævnes følgende Børn: Bodil Hansdatter, gift med Knud Hansen i Jersore, Hans Hansen i Gerskov, Knud Hansen i Hjadstrup og Cotterine Hansdatter gift med Niels Madsen. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet, men Arvingerne gav Afkald paa Arv til Fordel for Knud Hansen, der havde bekostet Faderens Begravelse. Hans Knudsens Fødsel er ikke fundet.

Niels Clausen, Gmd. Østrup, døbt 13. Maj 1703 i Østrup, begravet 5. Juni 1770 i Østrup, 70 Aar.

Bodil Christensdatter, begravet 5. Juni 1773 i Østrup.

Gift ca. 1741.

Ifølge Skiftet 1773 efter Niels Clausens Enke, Bodil Christensdatter i Østrup anføres, at Datteren Anne Marie Nielsdatter, og Sønnen Claus Nielsen døde kort efter Moderen, de øvrige Arvinger var: Christen Nielsen, 22 Aar, og Maren Nielsdatter, gift med Gmd. Mads Jørgensen i Østrup, den afdøde Søn Claus Nielsens Enke, Sidsel Cathrine Madsdatter var mødt paa sine umyndige Børns Vegne. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet. Niels Clausen og Bodil Christensdatters Vielse er ikke fundet. Det bemærkes dog, at Østrup Kirkebog savner Tilførsler over viede 1737—1752, de blev viet ca. 1741.

Jørgen Madsen, Gmd., Dagstrup, Østrup Sogn, født ca. 1697, begravet 14. September 1764 i Østrup, 67 Aar.

Maren Jensdatter, født ca. 1693, død i Maj 1773, 80 Aar.

Gift den 11. Oktober 1737 i Østrup.

Gmd. Jørgen Madsen blev gift 1. Gang i 1727 med Maren Jørgensdatter, der døde 1728. Hans anden Hustrus Navn kendes ikke, men hun døde 1733, hvorefter han giftede sig 3. Gang med Maren Jensdatter. I Skiftet efter hende i 1773 anføres, at Sønnen Jens Jørgensen døde i April og Datteren Maren Jørgensdatter døde i Maj. Moderen døde ligeledes i Maj Maaned. Den eneste Arving, der er efter Maren Jensdatter var Sønnen Mads Jørgensen i Østrup.

Jeppe Pedersen, Gmd. i Egense, Norup Sogn, født ca. 1664, begravet 8. September 1737 i Norup, 73 Aar.

Mette Rasmusdatter, døbt 26. December 1680 i Norup, død 23. December 1730 i Norup, 50 Aar.

Gift ca. 1708.

Ifølge Skiftet efter Gaardmand Jeppe Pedersen i Egense 1738 nævnes følgende Børn af 1. Ægteskab med Mette Rasmusdatter, der døde 1730: Maren Jeppesdatter, 20 Aar, i Østrup, Kirsten Jeppesdatter, 14 Aar, i Hojrup, Rasmus Jeppesen, 17 Aar, hjemme, Abalone Jeppesdatter, 15 Aar, i Ørreslev, og af andet Ægteskab med Enken Karen Knudsdatter, nævnes en Søn, Peder, 6 Aar gammel. Boets Formue: 59 Rdl. 2 Mk. 2 Sk. Boets Gæld: 266 Rdl. 2 Sk. Enken giftede sig 2. Gang med Hans Madsen, hun døde 1746. Jeppe Pedersen og Mette Rasmussens Vielse er det ikke lykkedes at finde i Norup Kirkebog.

Jørgen Gabrielsen, Hmd., Ørreslev, Skeby Sogn, født før 1700, begravet 28. Februar 1755 i Skeby.

Elisabeth Nielsdatter, født ca. 1691, begravet 17. November 1771 i Otterup Sogn. 80 Aar.

Gift 30. Marts 1721 i Skeby.

Ifølge Skiftet 1755 efter Hmd. Jørgen Gabrielsen i Ørreslev nævnes Enken Elisabeth Nielsdatter og følgende Børn i Ægteskabet: Christian Jørgensen, 28 Aar, tjener i Ørreslev, Niels Jørgensen bor i Bladstrup, Gabriel Jørgensen, 18 Aar, tjener i Ørreslev, Anna Jørgensdatter tjener i Otterup og Kirsten Jørgensdatter, gift med Christen Skræder i Ørreslev. Der blev intet at arve efter afdøde. Elisabeth Nielsdatter ses ikke født i Skeby eller Otterup.

Der anføres intet vedrørende Alder ved Jørgen Gabrielsens Død, men han maa være født før 1700, men hans Fødsel er forgæves eftersøgt i Skeby og Otterup Sogne.

Knud Nielsen, Gmd., Fremmelev, Lunde, døbt 11. April 1664 i Lunde, begravet 30. December 1745 i Lunde, 81 Aar.

Maren Hansdatter, født ca. 1686, begravet 16. November 1760 i Lunde, 74 Aar. Gift ca. 1710.

Gmd. Knud Nielsen i Fremmelev blev gift 1. Gang 1689 med Karen Christensdatter, der døde 1709, 42 Aar gl. Knud Nielsen blev gift 2. Gang med Maren Hansdatter ca. 1710, men det har ikke været muligt at finde denne Vielse i Lunde eller omliggende Sogne, der findes intet Skifte efter ovennævnte.

Jørgen Jacobsen, Gmd. Øster Lunde, Lunde Sogn, døbt 1. November 1702, død Juni 1762, 60 Aar.

Malene Hansdatter, født ca. 1709, begravet 12. Marts 1780 i Lunde, 71 Aar.

Gift ca. 1731.

Gmd. Jørgen Jacobsens Dødsdato ses ikke tilført Lunde Kirkebog, men han døde 1762, idet der 19. Juni d. A. findes Skifte efter ham, han efterlod følgende Børn: Maren Jørgensdatter, gift med Jens Jacobsen, Gmd. i Lunde, Anne Jørgensdatter, gift med Niels Simonsen. Marie Marie Jørgensdatter og Kirsten Jørgensdatter, der nævnes en Datter mere, men da Skifteprotokollen er defekt, kan Navnet ikke læses.

Der foreligger ingen Opgørelse af Boet, men de umyndige Pigebørn faar hver 50 Rdl. i Arv efter deres Fader samt frit Bryllup og endvidere som deres gifte Søstre havde faaet, 1 Ko og en Seng til 20 Rdl.s Værdi. Enken Malene Hansdatter giftede sig 2. Gang med Niels Hansen, der døde 1774, 38 Aar gl. uden at efterlade sig Børn. Jørgen Jacobsen og Malene Hansdatters Vielse er ikke fundet i Lunde eller omliggende Sogne, de er blevet viet ca. 1731, Malene Hansdatters Fødsel er ikke fundet.

Hans Andersen, Gmd., Øster Lunde Sogn, født ca. 1671, begravet 6. Juli 1752 i Lunde, 81 Aar.

Maren Rasmusdatter, født ca. 1684, begravet 26. Juli 1748 i Lunde, 64 Aar.

Gift ca. 1709.

Gmd. Hans Andersen i Øster Lunde var gift 1. Gang med Maren Pedersdatter, der døde 1708, 27 Aar gl. Hans Andersen giftede sig 2. Gang med Maren Rasmusdatter, men Vielsen ses ikke optegnet i Lunde eller omliggende Sognes Kirkebøger. Maren Rasmusdatter døde 1748 og i Skiftet nævnes følgende Børn: Rasmus Hansen, der har fæstet det halve af Faderens Gaard, det andet halve fæstede han i 1751. Anne Marie Hansdatter, 26 Aar, begge i afdødes Ægteskab med Hans Andersen, og i hans første Ægteskab med Maren Pedersdatter, der døde 1708 nævnes en Søn Peder Hansen. Der oplyses i Skiftet, at der intet blev at arve.

Mads Lauritsen, Gmd., Fremmelev, Lunde Sogn, født ca. 1663, begravet 31. Januar 1734 i Lunde, 71 Aar.

Maren Jensdatter, født ca. 1681, begravet 4. Marts 1750 i Lunde, 69 Aar. Gift ca. 1704.

Gmd. Mads Lauritsen var gift 2. Gang, hans 1. Hustrus Navn kendes ikke, hun døde i Februar 1704, 49 Aar gl. Mads Lauritsen gifter sig 2. Gang med Maren Jensdatter, men Vielsen ses ikke optegnet i Lunde eller omliggende Sogne.

Ifølge Skiftet 1734 efter Mads Lauritsen nævnes følgende Børn: Jens Madsen, 25 Aar, Lars Madsen, 10 Aar, Maren Madsdatter, gift med Peder Hansen i Allesø, Gertrud Madsdatter, gift med Niels Nielsen i Taarup, Anne Madsdatter, 21 Aar, tjener i Odense, Anne Cathrine Madsdatter, 18 Aar, og Karen Madsdatter, 15 Aar, tjener hos Præsten i Østrup. Boets Formue: 117 Rdl. 9 Sk. Boets Gæld: 112 Rdl.

Jorgen Nielsen, Gmd., Nr. Højrup, født ca. 1670, begravet 31. Maj 1747 i Nr. Højrup, 77 Aar.

Catrine Ditlevsdatter, født ca. 1686, begravet 25. Februar 1720 i Nr. Højrup, 34 Aar.

Gift 29. Marts 1711 i Nr. Næraa.

Gmd. Jorgen Nielsen i Nr. Højrup var gift 1. Gang med Kirsten Rasmusdatter, der døde 1711, 40 Aar gl. Han giftede sig 2. Gang med Catrine Ditlevsdatter, der blev Moder til Sønnen Ditlev Jørgensen, og efter hendes Død i 1720 giftede han sig 3. Gang, men denne Hustrus Navn kendes ikke.

Der er ikke fundet Skifte efter Jørgen Nielsen eller dennes Hustruer.

Michel Christensen, Gmd. i Ørreslev, Søndersø Sogn, begravet 15. Juni 1752 i Søndersø.

Maren Fransdatter, begravet 24. Juli 1752 i Søndersø.

Gift før 1720.

Ifølge Skiftet 1753 efter Gmd. Michel Christensen og Hustru Maren Fransdatter, der begge døde 1752 nævnes følgende Børn: Christen Mikkelsen i Søndersø Skov, Frans Mikkelsen, Gmd. i Ørreslev, Knud Mikkelsen tjener hos Broderen i Ørreslev, Apolone Mikkelsdatter, gift med Jørgen Jensen i Søndersø Skov, Maren Mikkelsdatter, gift med Peder Jespersen i Lunde, og Karen Mikkelsdatter, gift med Hans Hansen i Ullerup. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet. Michel Christensen og Maren Fransdatters Vielse har fundet Sted før 1720, men da der er Mangler i Søndersø Kirkebog i Aarene 1701—20, kan Datoen ikke opgives og da der ikke er anført Alder ved deres Død, ved man ikke, hvornaar de er fødte.

Rasmus Pedersen, Gmd. i Ølund i Skeby Sogn, døbt 19. November 1692 i Skeby Sogn, begravet 7. Juli 1734 i Skeby, 34 Aar gl.

Karen Mortensdatter død 15. September 1765 i Skeby.

Gift: 31. Juli 1729 i Skeby.

Ifølge Skiftet 1734 efter Gmd. Rasmus Pedersen i Ølund nævnes følgende Børn: Anne 4 Aar og Maren 2 Aar samt Mette 12 Uger gammel, der foreligger ingen Opgørelse af Boet. Enken giftede sig 2. Gang med Lars Johansen og ved Skiftet efter hende i 1765 nævnes følgende Børn: Maren Rasmusdatter gift med Povl Rasmussen i Ørreslev, og Mette Rasmusdatter gift med Hans Knudsen i Ørreslev, begge af afdødes første Ægteskab med Rasmus Pedersen, og af Ægteskabet med Enkemanden nævnes en Søn Johan Larsen, der foreligger ingen Opgørelse af Boet. Der anføres ingen Alder ved afdøde Karen Mortensdatters Død.

Knud Rasmussen, Gmd. i Øster Egense, Norup Sogn, døbt 27. Februar 1676 i Norup, begr. 19. April 1761 i Norup.

Dorthea Andersdatter, født ca. 1683, begravet 20. April 1754 i Norup 71 Aar.

Gift ca. 1707.

Ifølge Skiftet 1761 efter Gmd. Knud Rasmussen i Øster Egense nævnes følgende Børn: Hans Knudsen i Ørreslev, Ole Knudsen, der har overtaget Gaarden i Øster Egense, Anders Knudsen i Brandsby, men er død og har efterladt sig 5 Børn, Dorthe Knudsdatter, gift med Lars Ibsen i Emmelev, og Maren Knudsdatter, gift med Hjerre Hansen i Taarup, der begge er døde og har efterladt sig 4 Børn. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet. Knud Rasmussen og Dorthea Andersdatter er blevet viet ca. 1707, men hvor Vielsen har fundet Sted, vides ikke, ej heller er Dorthea Andersdatters Fødsel fundet.

Jep Madsen, Gmd. i Dagstrup, Østrup Sogn, født ca. 1667, begravet 22. Juni 1760 i Østrup Sogn, 93 Aar gl.

Karen Clausdatter, født ca. 1668, begravet 31. Marts 1755 i Østrup, 87 Aar gl.

Der findes intet Skifte efter Gmd. Jep Madsen og Hustru Karen Clausdatter i Dagstrup.

Hans Hansen, Hmd., Daglejer, Skeby Sogn, døbt 27. December 1734 i Hjadstrup, død 21. Maj 1810 i Lumby, 76 Aar.

Maren Pedersdatter, døbt 20. December 1739 i Skeby, død efter 1801.



Gadekæret i Gerskov

Gift: 21. December 1757 i Skeby.

Hmd. og Daglejer Hans Hansen har boet i Hjadstrup, Østrup og Gerskov og Lumby, hvilket er anført ved en Datter Birthes Konfirmation 1780 i Hjadstrup. Det anføres, at Birthe var tungnem, og at hendes Kundskaber var daarlige, hun fødte et uægte Barn i 1800, som Barnefader anføres en Karl fra Sjælland, Rasmus Hansen, hun blev senere gift med Husmand Mads Rasmussen i Lumby. Ligeledes fik Hans Hansen en Datter, Mette, konfirmeret i Hjadstrup i 1794; hun anføres at være opfødt i Fattigdom, og at hun ikke lærte meget. Hun tjente i mange Aar hos Hans Rasmussen i Gyrum og blev senere gift med Gmd. Rasmus Madsen i Bederslev.

Datteren Karen Hansdatters Konfirmation findes ikke, idet Konfirmationstilførselen ikke er bevaret for 1778.

Hans Hansen havde ogsaa en Søn, Lars, der nævnes som Fadder ved Birthe Hansdatters uægte Barns Daab i 1800, han var da Ungkarl i Hjadstrup.

Hans Hansens Hustru, Maren Pedersdatter, anføres i 1801 at være 63 Aar gl., altsaa født ca. 1738—39, hendes Død er forgæves søgt i Lumby Sogn, og det vides ikke, naar hun er død, antagelig har hun forladt Lumby Sogn efter Mandens Død.

Niels Jørgensen, Lmd., Brandsby, Hjadstrup Sogn, født ca. 1711, begravet 26. November 1766 i Hjadstrup, 55 Aar.

Apolone Nielsdatter, født ca. 1727, død ca. 5. November 1801 i Hjadstrup, 74 Aar.

Gift: 15. Oktober 1763 i Krogsbølle.

Ifølge Skiftet 1762 efter Hmd. Niels Jørgensens 1. Hustru, Gertrud Knudsdatter i Brandsby, nævnes Børnene: Jørgen 14 Aar og Sidsel 5 Aar gl. Boets Formue: 14 Rdl. Boets Gæld 16 Rdl. 3 Mk. Enkemanden giftede sig 2. Gang med Apolone Nielsdatter, han døde 1766 og efterlod følgende Børn af 1. Ægteskab: Jørgen Nielsen 18 Aar og Sidsel Nielsdatter 9 Aar, og i Ægteskabet med Enken Apolone Nielsdatter nævnes kun en Søn, Niels, 1½ Aar. Boets Formue: 16 Rdl. 1 Mk. 10 Sk. Boets Gæld: 20 Rdg. 1 Mk. 3 Sk. Apolone Nielsdatter døde 1801 og var saaledes Enke i 35 Aar. Det anføres i Kirkebogen, at hun i mange Aar har været blind og sengeliggende. Det vides ikke, hvor Niels Jørgensen og Apolone Nielsdatter er født, de ses ikke født i Hjadstrup og Krogsbølle eller omliggende Sogne.

Mads Jørgensen, Hmd., Ørreslev, døbt 28. Juli 1743 i Østrup, død 24. September 1819 i Skeby Sogn, 77 Aar.

Maren Nielsdatter, døbt 15. November 1744 i Østrup, død 9. Juni August 1819 i Skeby Sogn, 77 Aar.

Gift: 14. April 1769 i Østrup.

I Skiftet efter Hmd. Mads Jørgensens Hustru, Maren Nielsdatter i Ørreslev, nævnes følgende Børn: Jørgen Madsen, 35 Aar, Anne Marie Madsdatter, gift med Anders Rasmussen i Østrup, Anne Catrine Madsdatter, gift med Jørgen Knudsen i Ørreslev, Bodil Madsdatter, gift med Anders Mortensen i Hjadstrup, og Maren Madsdatter, ugift. Da afdøde var Almueslem, var der intet at arve.

Enkemanden Mads Jørgensen døde 1819 som Almueslem. Afødes Søn, Jørgen Madsen i Østrup, og Svigersønnen, Anders Rasmussen, ligeledes i Østrup, var mødt ved Skiftet og erklærede, at afdøde intet efterlod sig. Mads Jørgensen var indtil ca. 1776 Gaardmand i Østrup, idet han første Gang ses at faa Børn døbt i Skeby Sogn 1777.

Jørgen Christensen i Ørreslev, Skeby Sogn, død 1769.

Margrethe Rasmusdatter, død efter 1769.

Gift: 12. November 1758 i Østrup.

Jørgen Christensen og Hustru, Margrethe Rasmusdatter, faar følgende Børn fødte i Ørreslev, Skeby Sogn: Marie født 1759, Anne født 1761, Christen født 1762, Rasmus født 1765, Anne født 1767 og Jørgen født 1769. Ved Jørgens Daab 29. Oktober 1769 anføres, at Faderen Jørgen Christensen er død, men dennes Død ses ikke at have fundet Sted i Skeby Sogn, ejheller ses Jørgen Christensens Enke at være død i Skeby Sogn, ligesom hun ikke ses indtegnet gift 2. Gang. Hun har derfor antagelig forladt Sognet med sine Børn, men hvorhen hun er rejst, vides ikke.

Gabriel Jørgensen, Hmd., Egense Norup Sogn, døbt 11. Marts 1736 i Skeby Sogn, død 28. Januar 1772 i Skeby Sogn, 38 Aar gl.

Kirsten Jeppesdatter, døbt 4. Juli 1726 i Norup Sogn, død 10. April 1800 i Skeby, 74 Aar.

Gift: 19. Februar 1759 i Norup.

Gabriel Jørgensen og Hustru, Kirsten Jeppesdatter, boede 1759 i Egense i Norup Sogn, de flyttede derfra til Otterup Sogn, hvor de faar følgende Børn døbte: Jørgen døbt 1761 (døde som Barn), Lisbeth døbt 1762, Rasmus døbt 1767 og Jørgen døbt 1769. Familien flyttede der-

efter til Ørreslev i Skeby Sogn, hvor begge Forældrene døde. Der findes intet Skifte efter Gabriel Jørgensen og Hustru.

Peder Hansen, Gmd., Fremmelev, Lunde Sogn, døbt 19. Juli 1706 i Lunde, begravet 10. December 1786 i Lunde, 81 Aar.

Karen Knudsdatter, døbt 27. December 1713 i Lunge, begravet 28. April 1779 i Lunde, 65¼ Aar.

Gift: 31. Oktober 1740 i Lunde.

Ifølge Skiftet 1779 efter Gmd. Peder Hansens Hustru i Fremmelev, Karen Knudsdatter, nævnes følgende Børn: Hans Pedersen, der har fæstet Faderens Gaard, Anne Marie Pedersdatter, gift med Gmd. Niels Ditlevsen i Fremmelev, og Maren Pedersdatter, gift med Gmd. Niels Christensen i Allesø. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet.

Rasmus Hansen, Gmd., Øster Lunde, Lunde Sogn, døbt 1. Januar 1710 i Lunde, begravet 25. Januar 1756 i Lunde, 46 Aar.

Maren Jørgensdatter, døbt 23. November 1732 i Lunde, begravet 13. Januar 1797 i Lunde, 65½ Aar.

Gift: 15. April 1751 i Lunde.

Gmd. Rasmus Hansen i Øster Lunde døde 1756 efter 5 Aars Ægteskab og efterlod følgende Børn med Enken, Maren Jørgensdatter: Hans Rasmussen 1 Aar og Maren Rasmusdatter 3 Aar gl. Enken lovede at give Børnene 40 Rdl. til Deling i Arv efter Faderen. Enken giftede sig 2. Gang med Jens Jacobsen, der døde 1787 og efterlod følgende Børn med Enken: Rasmus Jensen 18 Aar, Anne Kirstine Jensdatter, gift med Gmd. Jacob Hansen i Lumby, Ellen Jensdatter, gift med Gmd. Simon Nielsen i Beldringe, Apolone Jensdatter 20 Aar og Marie Jensdatter 14 Aar, begge hjemme i Gaarden. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet. Enken Marie Jørgensdatter døde 1797, og i Skiftet efter hende nævnes følgende Børn: Af 1. Ægteskab med Rasmus Hansen: Hans Rasmussen, Gmd. i Fremmelev, og Maren Rasmusdatter, gift med Gmd. Mads Ditlevsen i Fremmelev, og af 2. Ægteskab med Jens Jacobsen følgende Børn: Rasmus Jensen, Gmd. i Øster Lunde, Anne Kirstine Jensdatter, gift med Gmd. Jacob Hansen i Taarup, Ellen Jensdatter, gift med Gmd. Christen Olsen i Beldringe, Apolone Jensdatter, Enke efter Gmd. Erik Pedersen i Hjorslev, og Maren Jensdatter, 24 Aar, hjemme i Gaarden. Afdødes Efterladenskaber beløb sig til 8 Rdl. og 4 Mk., og da Sønnen, Rasmus Jensen, oplyste, at Begravelsen havde kostet 24 Rdl., blev der intet at arve.

Ditlev Jørgensen, Gmd., Fremmelev, Lunde Sogn, døbt 10. April 1718 i Nørre Højrup, begravet 24. Juni 1798 i Lunde, 81 Aar.

Karen Madsdatter, døbt den 27. December 1718 i Lunde, begravet 3. September 1798 i Lunde, 80 Aar.

Gift: 11. August 1746 i Lunde.

Ditlev Jørgensen og Hustru, Karen Madsdatter i Fremmelev, afstod Gaarden 19. December 1774 til Sønnen, Mads Ditlevsen. Der findes intet Skifte efter Ditlev Jørgensen, men han havde endnu en Søn, Niels, der var Gmd. i Fremmelev.

Frands Mikkelsen, Gmd., Ørreslev, Søndersø Sogn, født ca. 1723 i Søndersø, begravet 11. Marts 1763 i Søndersø, 40 Aar.

Maren Rasmusdatter, døbt 6. Juli i Skeby, begravet 9. Februar 1798 i Søndersø, 66 Aar.

Gift: 22. Juli 1750 i Skeby.

Gmd. Frands Mikkelsen døde 1767 og efterlod følgende Børn: Maren Frandsdatter 10 Aar, Karen Frandsdatter 9 Aar, Apolone Marie Frandsdatter 1 Aar og Lars Frandsen, 3½ Aar.

Enkens Stedfader, Lars Johansen fra Ølund, var mødt som Væрге. Boets Formue: 490 Rdl. 1 Mk. 4 Sk. Boets Gæld: 244 Rdl. 2 Mk. Enken giftede sig 2. Gang med Povl Rasmussen, hun døde 1798 og efterlod følgende Børn af 1. Ægteskab med Frands Mikkelsen: Lars Frandsen, Gmd., Ullerup, Maren Frandsdatter, gift med Gmd. Hans Nielsen i Beldringe, men hun er død og har efterladt 3 Børn: Karen Frandsdatter, gift med Gmd. Lars Christensen i Allesø, Apolone Marie Frandsdatter, gift med Gmd. Hans Pedersen i Ørreslev, og i Ægteskabet med Enkemanden nævnes følgende Børn: Rasmus Povlsen 33 Aar, tjener hjemme i Gaarden, Frands Povlsen 32 Aar, tjener i Ørreslev, Christian Povlsen 26 Aar, tjener i Ørreslev, Hans Povlsen 25 Aar, tjener hjemme i Gaarden, og Maren Povlsdatter, gift med Gmd. Hans Nielsen i Beldringe. Boets Formue: 376 Rdl. 3 Mk. 13 Sk. Boets Gæld: 121 Rdl. 3 Mk. 2 Sk. Det bemærkes, at Frands Mikkelsens Fødsel eller Daabsdato ikke kan opgives, idet Søndersø Kirkebog savnes i Tidsrummet 1701—1720.

Hans Knudsen, Gmd., Ørreslev, Otterup Sogn, døbt 5. Maj 1720 i Norup Sogn, død 13. Juli 1772 i Otterup Sogn, 54 Aar.

Mette Rasmusdatter, døbt 30. Maj i Skeby, død 16. Februar 1806 i Otterup Sogn, 73 Aar gl.

Gift: 15. Oktober 1751 i Skeby.

Gmd. Hans Knudsen i Ørreslev, Otterup Sogn, døde 1772 og efterlod følgende Børn: Lars Hansen 15 Aar, Simon Hansen 13 Aar, Rasmus Hansen 12 Aar, Knud Hansen 7 Aar, Dorthea Hansdatter 19 Aar, Karen Hansdatter 17 Aar, Anne Hansdatter 3 Aar, Anne Cathrine Hansdatter 4 Aar. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet. Enken giftede sig 2. Gang med Jens Rasmussen fra Hjørlev; der findes intet Skifte efter hende.

Jeppes Rasmussen, Gmd., Dagstrup, Østrup Sogn, født ca. 1708, død 31. Januar 1791 i Otterup Sogn, 83 Aar.

Maren Jeppesdatter, døbt 30. Oktober 1707 i Østrup Sogn, begravet 20. Februar 1751 i Østrup, 44 Aar gl.

Gift: 5. Juni 1737.

Gmd. Jeppes Rasmussens Hustru, Maren Jepsdatter, havde været gift 1. Gang med Knud Madsen, der var borttrømt i Aaret 1736, efterladende sig Enken og et Barn, Karen, 7 Aar gl. Ifølge Skiftet efter Maren Jeppesdatter 1751 nævnes følgende Børn: Karen Knudsdatter 22 Aar af afdødes første Ægteskab med Knud Madsen, og i Ægteskabet med Enkemanden, Rasmus Jeppesen 7 Aar, Peder Jeppesen 2 Aar, Maren Jeppesdatter 12 Aar og Anne Jeppesdatter 10 Aar gl. Boets Gæld oversteg Formuen, men Enkemanden lovede at give sin Steddatter, Karen Knudsdatter, en Seng til 8 Rdl. og ligeledes en Seng til 8 Rdl. til hver af sine Børn.

Jeppes Rasmussen giftede sig 2. Gang, men Hustruens Navn kendes ikke, hun døde 1773, 58 Aar gl. Jeppes Rasmussen døde hos Svigersønnen, Niels Knudsen i Otterup. Jeppes Rasmussens Fødested er ikke fundet.

Niels Nielsen, Hmd., Brandsby, Hjadstrup Sogn, døbt 29. Juni 1764 i Hjadstrup, død 22. September 1818 i Hjadstrup, 54 Aar.

Karen Hansdatter, døbt 26. Maj 1760 i Skeby, død 25. Oktober 1832 i Skeby, 72½ Aar.

Gift: 20. Juli 1795 i Hjadstrup.

Ifølge Skiftet efter Hmd. Niels Nielsen i Brandsby i 1818 nævnes Enken, Karen Hansdatter, og følgende Børn: Niels Nielsen 20 Aar, Anne Marie Nielsdatter 22 Aar og Kirsten Nielsdatter 18 Aar, alle ugifte. Enken erholdt Bevilling til at sidde i uskiftet Bo, hun døde i 1832 hos Svigersønnen, Mads Jørgensen i Hessum, Skeby Sogn, som Almueslem, hun efterlod følgende Børn: Anne Marie Nielsdatter, gift med Hmd. Anders Jørgensen i Gerskov, Niels Nielsen, Hmd. i Brandsby,



Skeby Kirke

og Kirsten Nielsdatter, gift med Hmd. Mads Jørgensen i Hessum, Skeby Sogn.

Jørgen Madsen, Hmd., Østrup, døbt 11. Marts 1781 i Skeby, død 13. April 1838 i Østrup, 58 Aar.

Jacobine Philipsdatter, født ca. 1788, død 29. Marts 1816 i Østrup, 28 Aar gl.

Gift: 3. Maj 1806 i Lunde.

Ifølge Skiftet efter Hmd. Jørgen Madsens Hustru, Jacobine Philipsdatter i Østrup i 1816, nævnes følgende Børn: Mads Jørgensen 9½ Aar og Rasmus Jørgensen 7 Aar gl. Boets Formue: 21 Rdl. 2 Mk. 8 Sk. Boets Gæld: 73 Rdl. 11 Sk. Enkemanden giftede sig 2 Gang med Maren Knudsdatter. Jørgen Madsen døde 1838 og efterlod følgende Børn: Mads Jørgensen, Hmd. i Hessum, af 1. Ægteskab med Jacobine Philipsdatter, og af Ægteskabet med Enken en Datter: Anne Marie Jørgensdatter. Der foreligger ingen Opgørelse af Boet, idet Enken erholdt Bevilling til at sidde i uskiftet Bo.

Det har ikke været muligt at finde Jacobine Philipsens Fødested, hun ses ikke født i Lunde, Skamby, Skovby eller Odense Herred; ca. 1788. Da hun blev gift i 1806 i Lunde, var hun kun 18 Aar gl. og har antagelig været Tjenestepige i Sognet.

Jepe Gabrielsen, Daglejer, Hjorslev, Otterup Sogn, døbt 8. Juli 1759 i Norup, død 23. Maj 1838 i Otterup, 79 Aar.

Marie Jørgensdatter, døbt 4. Marts 1759 i Skeby, død 27. Juni 1829 i Otterup Sogn, 69½ Aar gl.

Gift: 24. Oktober 1788 i Otterup.

Jepe Gabrielsen var Tjenestekarl eller Daglejer i Otterup Sogn, i 1791 var hans Hustru, Marie Jørgensdatter, til Huse hos Gmd. Mads Jørgensen i Ørreslev, hvor Datteren, Mette Kirstine, blev født.

Jepe Gabrielsen og Hustru døde begge som Hospitalslemmer i »Frelserens Hospital« i Otterup Sogn uden at efterlade sig noget.

Niels Ditlevsen, Gmd., Fremmelev, Lunde Sogn, døbt 15. Oktober 1747 i Lunde, død 8. Februar 1832 i Lunde, 84½ Aar.

Anne Marie Pedersdatter, døbt 2. September 1743 i Lunde, begravet 4. August 1804 i Lunde, 62 Aar.

Gift: 30. Juli 1773 i Lunde.

Gmd. Niels Ditlevsen i Fremmelev var gift 2 Gange, hans første Hustru, Karen Rasmusdatter, døde 1773, 33 Aar gammel, og efterlod sig ingen Børn. Enkemanden giftede sig samme Aar med Anne Marie

Pedersdatter, der døde 1804 og efterlod følgende Børn i Ægteskabet med Enkemanden: Ditlev Nielsen 29 Aar, tjener paa Ravnholt, Karen Nielsdatter 27 Aar, tjener i Allested, Anne Catrine Nielsdatter 24 Aar, Anna Nielsdatter 22 Aar, Peder Nielsen 21 Aar og Mads Nielsen 18 Aar, alle hjemme i Gaarden. Boets Formue var 149 Rdl. 3 Mk. 8 Sk. Enkemanden oplyste, at der ikke var nogen Gæld, men at hans Hustrus Begravelse havde kostet 30 Rdl., hvorefter Arven udgjorde 119 Rdl. 3 Mk. 8 Sk. Ifølge Skiftet efter Niels Ditlevsen i 1832 nævnes følgende Børn: Ditlev Nielsen, Hmd. i Lunde, Mads Nielsen, Hmd i Sønderkov, Peder Nielsen og Anne Nielsdatter, der alle erklærede, at afdøde intet efterlod sig til Arv.

Mads Ditlevsen, Gmd., Fremmelev, Lunde Sogn, døbt 13. Januar?? 1750 i Lunde, død 13. Oktober 1835 i Lunde, 83 Aar.

Maren Rasmusdatter, døbt 28. August 1752 i Lunde, død 16. Marts 1831 i Lunde, 79 Aar.

Gift: 7. August 1778 i Lunde.

Ifølge Skiftet efter Gmd.Mads Ditlevsens Hustru, Maren Rasmusdatter, i 1831 nævnes følgende Børn: Ditlev Madsen, 45 Aar, fæster Faderens Gaard i Lunde, Rasmus Madsen, Gmd. i Højrup, Anne Kirstine Madsdatter, gift med Anders Bentzen i Hjadstrup, og Karen Madsdatter, gift med Johan Frederiksen i Fremmelev, men hun var død og havde efterladt sig en Søn og tre Døtre, og endelig Marie Madsdatter, Enke efter Christen Olsen i Beldringe. Der foreligger ingen Opførelse af Boet.

Bent Hansen, Gmd., Allesø, født ca. 1740, død 1782 i Allesø, 42 Aar.

Kirsten Hansdatter, født ca. 1743, død 28. Oktober 1824 i Allesø, 81 Aar.

Gift: ca. 1764.

Ifølge Skiftet 22. Juni 1782 efter Gmd. Bent Hansen i Allesø nævnes Hans Bentsen 16 Aar, Lars Bentsen 11 Aar, Anders Bentsen 8 Aar, Anne Marie Bentsdatter 6 Aar og Anne Bentsdatter 4 Aar gi. Bornenes Farbroder, Gmd. Mahtias Hansen i Allesø, mødte som Værge. Boets Formue 314 Rdl. 2 Mk. 10 Sk. Boets Gæld 283 Rdl. 4 Mk. 10 Sk. Der er ikke fundet Skifte efter nogen Hans i Allesø, der efterlod Sønner ved Navn Bent og Mathias. Kirkebogen savnes som før nævnt indtil 1802. Enken gifter sig 2. Gang med Peder Jørgensen, og ifølge Skiftet efter hende i 1824 nævnes følgende Børn, alle i Ægteskabet med Bent Hansen: Maren Bentsdatter, gift med Gmd. Hans Nielsen i Ørreslev, Otterup

Sogn, Hans Bentsen, Gmd. i Allesø, Lars Bentsen, Gmd. og Sognefoged i Allesø, Anders Bentsen, Gmd. i Hjadstrup, Anne Marie Bentsdatter, Enke efter Gmd. Jeppe Jørgensen i Allesø, og Anne Bentsdatter, gift med Boelsmand Lars Hansen, Taarup Mark. Boets Formue blev vurderet til 800 Rdl., og naar Enkemanden, Peder Jørgensen, døde, skulde der udbetales ovenanførte Arvinger 400 Rdl. Der er ikke fundet Skifte efter nogen Hans i Allesø, der efterlod en Datter, Kirsten, født ca. 1743, og da Allesø Kirkebog savnes før 1802, kan hendes Fødsels- og Daabsdato ikke opgives og dermed Forældrenes Navne.

Lars Christensen, Gmd. i Allesø, født ca. 1755, død 11. Maj 1813 i Allesø, 57½ Aar gl.

Karen Frandsdatter, døbt 6. Januar 1754 i Søndersø, død 22. September i Allesø, 59¾ Aar gl.

Gift: ca. 1783 i Allesø.

Ifølge Skiftet 1813 efter Gmd. Lars Christensen i Allesø nævnes følgende Børn: Christen Larsen 28 Aar, Soldat i København, Christian Larsen, 26 Aar, ligeledes Soldat i København, Povl Larsen 23 Aar, hjemme i Gaarden, Hans Larsen 15 Aar og Maren Larsdatter 20 Aar, begge hjemme i Gaarden. Boets Formue: 764 Rdl. 4 Mk. 4 Sk. Boets Gæld: 85 Rdl. 3 Mk. 11 Sk. Enken, Karen Frandsdatter, havde været gift første Gang med Christen Rasmussen, der døde 1783. og ifølge Skiftet efter hende i 1813 nævnes følgende Børn: Rasmus Christensen, Selvejerboelsmand i Næsby, Frands Christensen, Gmd. i Allesø, begge i afdødes 1. Ægteskab, endvidere nævnes følgende Børn i Ægteskabet med afdøde Lars Christensen: Christen Larsen 28 Aar, og Christian Larsen 26 Aar, begge Soldater i København, Poul Larsen 23½ Aar, Hans Larsen 15 Aar og Maren Larsdatter 20 Aar, alle hjemme i Gaarden. Boets Formue: 1549 Rdl. 1 Mk. Boets Gæld: 475 Rdl. 4 Mk. 12 Sk. Da Allesø Kirkebog savnes før 1802, kan Lars Christensen og Karen Frandsdatters Vielse ikke findes, ligesom det ikke kan oplyses, hvorvidt Lars Christensen er født i Sognet.

Peder Jeppesen, Gmd., Østrup Sogn, døbt 14. September 1749 i Østrup, død 3. Juli 1830 i Østrup, 80 Aar.

Dorthea Hansdatter, døbt 3. Juni 1753 i Otterup, død 2. Maj 1830 i Østrup, 78 Aar.

Gift: ca. 1773.

Ifølge Skiftet efter Gmd. Peder Jeppesen og Hustru, Dorthea Hansdatter, i Østrup var følgende Arvinger mødt: Jens Pedersen, Gmd. og



Niels Ditlevsens Hjem i Hjadstrup

Sognefoged i Otterup, Hans Pedersen, Gmd. i Gerskov, Christen Pedersen, Gmd. i Dagstrup, Jeppe Pedersen, Hmd., Klintebjerg, Lars Pedersen, Hmd. i Øster Egense, og Jens Pedersen, Gmd. i Østrup. Arvingerne oplyste, at de afdøde ikke efterlod sig noget. — Peder Jeppesen og Dorteia Hansdatters Vielse ses ikke tilført Otterup Kirkebog, og denne har derfor formentlig fundet Sted i Østrup Sogn, men her savnes Vielsestilførslerne i Tidsrummet 1770—77.

Mads Jørgensen, Hmd., Skeby Sogn, født 18. Septbr. 1806 i Østrup Sogn, død 25. Marts 1883 i Skeby Sogn, 80 Aar.

Kirsten Nielsdatter, født 2. Januar 1801 i Hjadstrup Sogn, død 25. Marts 1883 i Skeby Sogn, 80 Aar.

Kirsten Nielsdatter, født 2. Januar 1801 i Hjadstrup Sogn, død 1. Maj 1887 i Skeby Sogn, 86 Aar.

Gift: 30. April 1828 i Østrup.

Mads Jørgensen og Hustru, Kirstine Nielsdatter, rejste i 1829 fra Østrup Sogn til Skeby Sogn, hvor de overtog et Hus. Mads Jørgensen og Hustru døde begge under Fattigvæsenet.

Ditlev Nielsen, Hmd., V. Lunde, Lunde Sogn, døbt 9. November 1773 i Lunde Sogn, død 28. Januar 1846 i Lunde Sogn, 71 Aar.

Mette Kirstine Jeppesdatter, født 29. April 1791 i Skeby Sogn, død 7. September 1840 i Lunde Sogn, 49 Aar.

Gift: 17. November 1817 i Otterup Sogn.

Hmd. Ditlev Nielsen i Lunde erholdt Bevilling til at sidde i uskiftet Bo efter sin Hustru, Mette Kirstine Jeppesdatter, død i 1840. Det anføres, at der i Ægteskabet var 2 Sønner og 1 Datter. Ditlev Nielsen døde Almueslem.

Anders Bentzen, Gmd., Hjadstrup Sogn, født 1773 i Allesø Sogn, død 22. Marts 1856 i Hjadstrup Sogn, 83 Aar.

Maren Madsdatter, døbt 1. Marts 1789 i Lunde Sogn, død 21. Marts 1872 i Hjadstrup Sogn, 83 Aar. Gift: 20. September i Lunde.

Gmd. Anders Bentzen i Hjadstrup var gift 1. Gang med Ester Pedersdatter, der døde 1809, 34 Aar gl, og efterlod en Søn, Bent 9 Aar, i Ægteskabet med Enkemanden. Boets Formue: 3363 Rdl. 4 Sk. Boets Gæld: 1400 Rdl. Enkemanden giftede sig 2. Gang med Maren Madsdatter fra Lunde. Der findes intet Skifte efter Anders Bentzen og Maren Madsdatter, sidstnævntes Død blev anmeldt af Sønnen, Gmd. Lars Andersen i Hjadstrup. Anders Bentzens Fødsels- eller Daabsdag kan ikke opgives, da Allesø Kirkebog savnes fra før 1802.



Niels Ditlevsen og Hustru



Hans Hansen og Hustru

Hans Pedersen, Selvejergaardmand i Gerskov, Skeby Sogn, døbt 28. Juli i Østrup Sogn, død 5. Oktober 1846 i Skeby Sogn, 70 Aar.

Maren Larsdatter, født 1793 i Allesø Sogn, død 13. Oktober 1846 i Skeby Sogn, 53 Aar gl.

Gift: 18. November 1816 i Allesø Sogn.

Selvejergmd. Hans Pedersen i Gerskov blev gift 1. Gang 1806 med Anne Marie Eriksdatter, der døde i 1807 uden at efterlade sig Børn. Hans Pedersen nævnes da som Tjenestekarl i Odense. Hans Pedersen blev gift 2. Gang med Anne Olsdatter, der døde i 1816, 26 Aar gammel, og efterlod en Søn, Ole $\frac{1}{2}$ Aar gl., i Ægteskabet med Enkemanden. Boets Formue blev ansat til 5000 Rdl. Enkemanden oplyste, at hans Hustrus Begravelse havde kostet 40 Rdl. Hans Pedersen giftede sig 3. Gang med Maren Larsdatter, og ifølge Skiftet efter ham fra 1846 nævnes følgende Børn: i Ægteskabet med Anne Olsdatter: Ole Hansen 30 Aar, og i Ægteskabet med Enken: Lars Hansen 25 Aar, Peder Christian 22 Aar, Anne Marie Hansdatter, gift med Gmd. Jens Madsen

i Allesø, og Karen Dorthea Hansdatter 17 Aar og ugift. Boets Førmue: 5096 Rdl. 52 Sk, og efter at Gælden var trukket fra blev der til Arv ialt 3472 Rdl. 51 Sk. Sønnen Ole Hansen overtog Gaarden. Enken Marie Larsdatters Fødsels- eller Daabsdag kan ikke opgives, da Allesø Kirkebog savnes før 1802.

Niels Ditlevsen, Hmd., Væver, Vester Lunde, Lunde Sogn, født 27. September 1818 i Lunde Sogn, død 2. April 1907 i Hjadstrup Sogn, 88 Aar.

Jacobine Madsdatter, født 17. September 1828 i Østrup Sogn, død 6. Maj 1906 i Hjadstrup Sogn, 77 Aar.

Gift: 22. November 1851 i Skeby.

Hmd. og Væver Niels Ditlevsen i Lunde var gift 2 Gange, hans første Hustru, Marie Pedersdatter, døde 1851, 33 Aar gl. Hun efterlod følgende Børn: Jens Christian Rasmussen 10 Aar gl., født udenfor Ægteskabet, og til ham var Enkemanden Stedfader, i Ægteskabet var en Søn, Jørgen 7 Aar gl. Boets Formue: 345 Rdl. Boets Gæld: 103 Rdl. 48 Sk. Enkemanden giftede sig samme Aar med Jacobine Madsdatter.

Lårs Hansen, Selvejergaardmand, Gerskov, Skeby Sogn, født 3. December 1821 i Skeby Sogn, død 26. Februar 1909 i Skeby Sogn, 87 Aar.

Kirsten Andersdatter, født 4. Juni 1828 i Hjadstrup Sogn, død 24. April 1895 i Skeby Sogn, 66 Aar. Gift: 15. Juni 1849 i Hjadstrup.



Lars Hansens Gaard i Gerskov

Slægten efter 1855

- A. Rasmus Marius Larsen, født 15. Juni 1858 i Skeby Sogn, død 8. Juli 1931 i Lumby Sogn, 73 Aar gammel. Gift med Kirsten Nielsen, født 28. Marts 1855 i Lumby Sogn, død 28. Januar 1919 i Lumby Sogn, 63 Aar gammel.

Born:

- A. 1) Tora Larsen, født 6. April 1885, død 1894.
A. 2) Ejner Larsen, født 26. September 1886, gift 4. December 1913 med Døthea Marie Poulsen Hunnerup af Else Marso, født 21. Februar 1888.

Born:

- B. 1) Inger Hunnerup Larsen, født 17. Oktober 1914, gift 26. September 1942 med Robert A. Hansen fra .Ero.
B. 2) Karen Hunnerup Larsen, født 12. Januar 1916, gift 14. Maj 1942 med Karl Hemmer fra Skamby.
B. 3) Oluf Hunnerup Larsen, født 1. April 1917.
B. 4) Kirsten Hunnerup Larsen, født 6. Juli 1919, gift 3. Marts 1944 med Henry Bergholtz fra Nysted, Lolland.
A. 3) Niels Laurits Larsen, født 16. April 1888, død 1895.
A. 4) Anna Jakobine Larsen, født 28. December 1892, gift den 8. April 1919 med Hans Christian Nielsen, født 17. Maj 1888.

Born:

- C. 1) Birgit, født 15. Juni 1920, død 24. December 1942.
C. 2) Rigmor, født 30. Marts 1922, gift 26. Oktober 1943 med Alfred Hartvig Nielsen, født 11. Marts 1919.
C. 3) Vagn, født 12. Juni 1925.
C. 4) Bent, født 20. August 1927.
C. 5) Ernst Marius, født 15. Maj 1930.
A. 5) Oluf Peter Larsen, født 8. August 1891, død 16. Marts 1909.
A. 6) Ingeborg Larsen, født 26. April 1894.
A. 7) Kirsten Larsen, født 26. April 1894, gift 18. September 1932 med Peter Boe Hansen, født 21. Januar 1898.
A. 8) Laurits Thorvald Larsen, født 24. Januar 1896, gift 19. Maj 1927 med Agnes Sorensen, født 17. Februar 1906.

Born:

- D. 1) Ellen, født 26. Januar 1928.

- D. 2) Jorgen, født 28. April 1929.
- D. 3) Gunnar, født 29. September 1930.
- D. 4) Aase, født 22. Maj 1932.
- D. 5) Ida, født 4. Februar 1934.
- D. 6) Gerda, født 13. Februar 1936.
- D. 7) Lise, født 9. Juni 1939.
- D. 8) Inger, født 12. December 1941.
- D. 9) Marianne, født 7. December 1943.
- A. 9) Astrid Johanne Larsen, født 18. Februar 1898, gift 9. Maj 1923 med Ove Laurits Pedersen, født 3. Marts 1898.
 Børn:
 - E. 1) Tove Bjernum Pedersen, født 11. Marts 1924, gift 3. Juli 1945 med Islendingen Sigurdur Thorarinson.
 - E. 2) Ingeborg Bjerrum Pedersen, født 12. Januar 1927.
- A. 10) Svend Larsen, født 16. Juli 1899, gift 11. September 1925 med Harriet Mikkelsen, født 3. Juni 1903.
 Børn:
 - F. 1) Frede Kjær Larsen, født 1. Oktober 1926.
 - F. 2) Borge Kjær Larsen, født 23. Juli 1928.
 - F. 3) Thora Kjær Larsen, født 14. Marts 1930.
 - F. 4) Arne Kjær Larsen, født 31. August 1932.
 - F. 5) Erik Kjær Larsen, født 1. April 1936.



Hjemmet i Grønnegyden

En Minderune . . .

Naar jeg tænker paa Far og Mor, saa er det deres Flid og Slid, deres Nojsomhed og Guds frygt, jeg mest mindes.

Mor kunde ogsaa nok være festlig med smittende Humor og livlig Fortællen. Fra Aftnerne derhjemme husker jeg, hvordan hun kunde fortælle om stort og smaat, hvad hun havde oplevet i sit lange, slidsemme Liv, fra hun som 5-aarig maatte ud at »bede« med Koen, men ogsaa hendes Glæde over Sondagene, som Morfar altid sørgede for, var helt Legedage, da slog han Græsset i Grofterne og korte det hjem paa Trillebøren. Kun 10 Aar gammel kom hun ud at tjene, og det var ikke Smaating, de forlangte af den lille spinkle Pige, op Kl. 5 og langt, langt ud med et Par Koer eller med Faarene, inden hun skulde i Skole. Men et Sted, fortalte hun, havde de ogsaa en gammel Hest, som ogsaa skulde paa Gras, den koblede hun sammen med et Par Koer, trak den hen til et Dige, kravlede op paa den og saa red hun stolt paa den, med Køerne traskende ved Siden. Det var et omskifteligt Liv, og mange forskellige Mennesker kom hun til. Et Træk fra en god Madmor glemte hun aldrig, hun gav den lille Hjordpige en vældig Mellemmad at spise paa, mens hun løb den lange Vej ud at flytte Køerne.

Pengelon var der næsten ikke, 1 Rigsdaler for en Sommer, 1 Par Træsko, Hvergarn til en Kjole. Da hun blev større, fik hun Foden til et Faar, saa havde de Ulden til Stromper, og var de saa heldig, at det fik 2 Lam, var der straks lidt Indtægt, ogsaa en lille Plet Jord at dyrke med Hor, var en Del af Lønnen.

Der var ikke megen Frihed, men desmere Fest, naar hun maatte gaa hjem en Sondag, der var jo tidt langt hjem, og ingen Befordring kendtes. Hun var lidt angst, naar hun i Morke skulde forbi Kirkegaarden, og en Gang, da hun blev fulgt i Hælene af en stor, sort Hund, var hun saa angst; Overtro og Spøgelseshistorier var der nok af. Hun gik saa rask til, saa hun kunde mærke Ploret stænke op paa hendes Hat. — Det var smaat med Indtægterne hjemme hos hendes Forældre. Naar hendes Far stod rigtig tidlig op og sled saa længe med Væven, som han kunde se, kunde han tjene 1 Krone om Dagen. De kendte ikke til Paa-læg paa Maden, Fedtebrød og saa en enkelt Gang en Bid Kod i det ene Hjørne af Rundtenommen, det var en Himmerigmundfuld. Mormor sled for at holde de mange Born rene og pæne, og Mor fortalte, hvordan



Kirsten og Rasmus Marius Larsen

hun tidt stod Lordag Aften sent og sled med Pibehjernet for at Piger-
nes Kyser skulde være fine til Sondag. — Men da Mor skulde konfir-
meres, kneb det med Stadsen. Hun fik en ny grøn Hvergarnskjole og en
rod Hat, men Sjalet var laant, og Skoene var saa skrobelige, saa hun
tænkte, da hun gik op ad Kirkegulvet: »Mon de holder«.

— Hvor mange Pladser hun har haft, har jeg ikke Rede paa, men
Mor fortalte tit om alt det Arbejde, der var paa Gaardene, hvordan
de skulde spinde og spinde om Morgenen tidlig inden den egentlige
Arbejdsdag, og om Aftenen helt til Sengetid, kun Lordag Aften havde
de fri og kunde sy paa deres eget Toj. Der var ogsaa saa meget Arbejde
med Mælken, det var jo for Mejerierne kom. Mælken skulde sættes op
i store Fade, næste Dag skummes og Floden kernes til Smor, hvilket
ikke altid gik lige let. Rengøring af alle de Fade tog ogsaa megen Tid,
men Opvask og Rengøring var der ellers ikke saa meget af, de havde
hver sin Træske, som blev skuret en Gang om Ugen.

Mor var en Tid paa Hofmangsgave som Elev; der havde de saadan
en skrap Husjomfru. Mor syntes det var lidt uretfærdigt, naar hun,

som ingen Lon fik, skulde meget for op end de andre, naar den store Sal skulde skures. Det var hendes Arbejde. Saa fik hun Plads som Kokkepige hos Herredsfogden i Odense og derfra havde hun meget at fortælle. Fruen var grænseløs paaholden og Mor maatte være opfindsom, f. Eks. var der saa knap tilmaalt med Tændstikker, saa Mor altid gik med en tom Æske, og var der saa en fuld Æske hos Sommerne, maatte de aflevere lidt til Kokkenæskan. Fadeburet var altid laast, og Fruen havde Nøglen. En Gang, mens hun var i Kirke, var en af Sommerne bleven lækkerstulpen og vilde pirre et Æg igennem Fremmerne med en Pind, det gik galt og Ægget faldt paa Gulvet. »De skal ikke være bange, Kirsten, jeg skal nok tage Skylden paa mig«, sagde han. Mors sidste Plads var hos en velhavende Enke, Fru Eriksen. Hun var saa glad for den dygtige og sparsommelige Kirsten, at hun holdt Fars og Mors Bryllup.

Far var Gaardmandssøn fra Gerskov, og det faldt ikke i god Jord, da han forlovede sig med den fattige Væverdatter. Men det var Alvor for Far, og han har fortalt os, hvordan Mor og han lærte hinanden at kende. Far havde en ældre Bror, Anders Kristian, som var meget opvakt, og som læste og horte meget. Baade begyndte han at sætte Skik paa Gaarden med Dræning o. lign., men det Far mest fortalte om, var hvordan Anders Kristian var den første derhjemme fra, der gik i Kirke hos Pastor Splejs i Norup og senere fik Far med. Det var en grundtvigsk Præst, og det blev en hel Vækkelse paa Nordfyn. Mor var ogsaa begyndt at gaa til Kirke der, og Far og Mor blev kendt med hinanden paa Kirkevejen, og det var ogsaa den Grund, hele deres Liv hvilede paa, og det, som bandt dem stærkest sammen.

De kom ogsaa paa Hojskole begge to, paa Vesterskerninge hos Anton Nielsen, og Far desuden en Vinter paa Vallekilde.

De blev gift i Aaret 1884 og blev viede af Valgmenighedspræst Nygaard i Bedesalen i Hojskolchjemmet, hvor Valgmenigheden havde til Huse, inden Kirken blev bygget. Friskolelærer Morten Eskesen var med til deres Bryllup; han var Kirkesanger i Valgmenigheden.

Far og Mor begyndte paa en lille Ejendom i Grønnegyden, 4 Tdr. Land, mest Grusbanke og Mose, som de med stort Slid fik jævnet ud, til der blev en lille god Mark. Der horte noget Æng fra Bogo inddæmmede Strand til Ejendommen, og Far sagde altid, at det egentlig var derfor de købte den, for ellers kunde de ikke fode Køerne. Det var jo en meget

vigtig Hjælp til det lille Gartneri at holde Koer, Mælkepengene var næsten eneste Indtægt om Vinteren.

Huset var meget gammelt og forsømt, saa det var egentlig alt for dyrt efter den Tid. 8000 Kr. Fars Arv paa 4000 var egentlig den Sum, de havde givet i Overpris, sagde Mor gerne. Mor sagde, at Skorstenen faldt sammen med det samme, saa de maatte lave et primitivt Fyrsted ude i Haven den første Sommer, mens der blev bygget en ny Skorsten. Der var to Stuer, et Sovekammer og Køkken — Stuen, som jeg husker den fra først af, var med hvidskuret, sandstroet Gulv. Et langt Bord og Bænk langs med Vinduerne, desuden nogle Simmestole og solide Træstole og en Kakkeloyn, det var alt. Vi Born havde gerne to Par Træsko hver. Et Par »rene Træsko«, som vi kaldte dem, til at gaa inde med. Naar vi saa skubbede godt med Træstolene, har der nok ikke været megen Orenlyd, da vi tilmed havde Ord for at være en meget urolig Flok; men hvor legede vi dejligt med Sand og Fingerboller i den gamle Stue. — Flokken voksede hurtig, 11 Born i Lobet af 14 Aar. Vor ældste Søster, Thora, døde af Difteritis, da hun var 9 Aar, den tredieældste, Niels Laurits døde ogsaa af Difteritis, da han var 8 Aar, og en lille Dreng døde i Fødslen. Vi var saa 8 Born, og der var meget for Far og Mor at skaffe Mad og Klæder til den Flok. Vi levede sundt, men spartansk. Knapost var det meste Paalæg paa Mellemmaden, Grod med Mælk til hveranden Aften, næste Aften kogt Mælk hældt paa Levningerne. I min Barndom spiste vi altid af samme Fad eller 2 Fade. Bordet var jo langt, vi havde gerne 2—3 Karle og 1 eller 2 Piger. Huset maatte vokse med Flokken, der blev gennem Aarene bygget om flere Gange, saa det blev til et meget langt Hus med god Plads.

Naar jeg tænker paa det derhjemme, saa staar det for mig som en meget travl Arbejdsdag. Tidlig oppe og blive ved saa længe det var lyst, kun afbrudt af en Times Middagshvile. Hverken Far eller Mor sparede sig selv; jeg synes aldrig jeg har set Far holde Hvil en Sommeraften, jo en enkelt Gang kunde han tage sin Violin, sætte sig ud paa Bænken og spille for os, og saa kan det nok være det gik med Rheinländerpolka og andre gamle Dansemelodier, saa var Far rigtig i sit Es, smilende og med en lille Stampen i Takt med Foden; han havde ikke let ved at holde op igen. Jeg husker ogsaa Vinteraftnerne derhjemme, da vi havde faaet bygget til, og vi var til daglig i »Salen«, som vi kaldte den. Far bandt tit Vidiekurve, baade Skæppekurve med en stor Hank over og Tondekurve med to smaa Hanke i Siderne. De blev

lavet solidt, og der skulde mange til om Sommeren. Det lavede noget Uryd, men var ellers hyggeligt med det Husflid. Mor havde saa travlt med at reparere alt det Toj, vi sled, men hun læste ogsaa højt, det var hun bedst til. Det var nu ikke ene Historier, men Hojskolebladet, og hvis der var noget særligt i Avisen.

Naar det blev de mindres Sengetid, hed det altid: »Lad os nu se, hvem der bliver først klædt af og lægger Tojet pænest sammen, skal faa Lov at vælge det største Æble«. Der var ordentlig Kappelstrid. Naar vi var i Seng, var det gerne Far, der kom ind og bad Aftenbønnen med os; det kunde ogsaa ske, han spillede Violin. Men var Hverdage travle, saa mindes jeg altid Kirketuren om Søndagen. Torvevognen blev vasket, 2 Agestole sat paa og en Siddefjæl til Bornene. Det var en Selvfølge, at der altid var 2—3 Born med, vi skiftedes til, og selv om det var meget koldt om Vinteren, vilde vi gerne, vi havde en gammel Fodpose eller en Sæk med Hø til Benene. Var der Fastelavnsmøde og Efteraarsmøde, havde de ogsaa altid Tid, og vi kom med fra ganske unge.

Det kneb dem uhyre økonomisk; jeg kan huske, hvordan Far kunde være saa urolig, naar Terminen nærmede sig, saa kunde han gaa op og ned ad Gulvet, hvordan skulde han skaffe Rentepengene. Mangen Gang maatte han hen til vor flinke Nabo, Hans Olsen, og laane til Vinterterminen, saa havde han dem mere at skrabe sammen om Sommeren, ikke saa sært jeg som Barn syntes, det var Termin altid. En Gang spurgte jeg Mor: »Spiller vi fallit«. »Nej«, sagde Mor, »det gaar nok, naar vi hjælpes ad alle sammen«. Det gik ogsaa, men det gik smaat fremad. Jeg husker vort første Drivhus, det var et gammelt Hønschus, der var lavet om med Glas i hele Sydsiden, Hylder til Potteplanterne, vist mest Gyldenlakker. Varmen var fra et gammelt Komfur med Rogkanal igennem til Skorstenen. Jeg kan ogsaa huske Fars store Glæde over hans første Vandværk. En Dam blev gravet nede i Mosen, en Pumpe sat i og en Hestegang anskaffet; der maatte vi Born saa skiftes til at gaa. Saa blev Vandet pumpet op i et Bassin paa Mistbænkepladsen, derfra baaren ud i Kander, et Aag med store Kander, men det var Fremskridt. Jeg kan ogsaa huske Far med stort Gummiforklæde og Træskostovler staa med et mægtigt Straalerør sat paa en tyk Lærredsslange og sprøjte paa Blomkaalen, saa saa han altid noget saa fornojet ud, selv om Vandet drev ned ad ham.

Efterhaanden købte han meget mere Jord, først den »store Mark«,

som vi kaldte den. Hvor jeg husker de uendelige lange Rækker Gulerodder vi Børn maatte hjælpe med at luge og tynde ud og om Efteraaret de lange Rækker Kartofler at sanke.

Det er den Mark, Svend nu har til Frugtplantage. Senere købte Far en daarlig, mager Mark af Karl Jensen i Anderup; det allerringeste fik Mor til en Høsegaard, en stor aaben Dræning gik i Skellet mellem den nye og gamle Ejendom, det var praktisk til Hønsene. (Det er den Ejendom, Svend nu har). Da Ejner overtog den gamle Ejendom, byggede Far derovre og begyndte paa et nyt Gartneri. Mor tog meget virksomt Del i Gartneriet. Hun var ualmindelig dygtig til at handle og var Fars bedste Hjælp paa Torvet, hvor hun var med baade Sommer og Vinter. Det har været mange drøje Ture; men det var jo saa nødvendigt, at al Kraft blev sat ind paa at faa saa meget ud af Varerne som mulig. Den pæne Opstilling, et godt Humør og Evnen til at snakke med Kunderne, var noget, der hjalp meget til. Der var ogsaa noget forfriskende ved saadan at komme med ud, og det blev for Mor noget, hun ikke gerne gav Slip paa, for Kræfterne blev for smaa. De ældste af os har ogsaa tidlig været med og følt Spændingen ved det. Vilde det nu blive fint Vejr, saa der kom mange Folk, saa vi fik det meste solgt, eller regnede det, saa kom der ikke ret mange, og vi kunde pakke det meste sammen igen Kl. 3. Vi Børn havde »Filiabler« omme paa »Smortorvet«, det var især i Perioder med megen Blomkaal eller om Efteraaret med Chrysantemum, saa gjaldt det om, hvem der kunde sælge mest. Det var Mors private Indtægt, de afskaarne Blomster, som tog meget af hendes Tid, hver Tirsdag og Fredag skulde de bundtes og Onsdag og Lørdag sælges paa Torvet. Desuden havde Mor ogsaa et stort Hønseri. Der var Travlhed med at rense og pakke alle de Æg i Hakkelse og om Efteraaret at pille saa mange Høns. Alt det blev ogsaa solgt paa Torvet, hvor Mor havde mange faste Kunder til sine gode Varer. Det var altsammen noget, vi Børn kunde hjælpe med, og vi fik ogsaa Lov dertil fra vi var smaa.

Det var en hel god Indtægt, Mor fik ud af det, og dermed afholdt hun alle Udgifter til Toj, Pigelon og Nyanskaffelser i Huset. Mor havde ogsaa den store Husholdning og meget Toj at holde Orden paa, saa der var nok at gøre baade Sommer og Vinter, men der var Orden og System i det, og vi fik Lov at tage fat og hjælpe med det hele. Far og Mor var jo saa forskellige. Far havde et utroligt Vovemød, og Mor sagde gerne, at naar han var vel over en Vanskelighed, gav han sig ud i

noget, der var endnu værre. Det gav Frengang, men kunde ogsaa slide paa Nerverne, og naar det kneb, var han meget paaholden selv med de mindste Beløb. Mor svingede ikke saadan til Yderligheder. Hun havde altid Penge, og hun kunde spare sammen til et Formaal. Hvor jeg husker hendes Glæde over det nye Hus og over, at hun kunde købe Mobler til Spisestuen og det fine Køkken, vi fik derovre.

Det kunde ogsaa ske, at hun helt uventet havde en Sum Penge, som Far fik, hvis han var i Betyrk. — —

Mens vi endnu var i det gamle Hjem, havde vi en stor Sorg. Oluf døde. Han var kun 17 Aar, saa lys og munter. Ved Juletid fik han Halsbetændelse, han var ude at tjene, men da han blev daarligere, blev han kørt hjem, hvor han laa syg det meste af Vinteren. Det blev en trang Vinter at komme igennem. Vi havde saa megen Sygdom, men vi andre kom os, en Tid saa det ogsaa ud, som Oluf kom over det, men saa tog Sygdommen heftigt fat, og en Morgen tidlig i Marts stod det os klart, at Oluf ikke kunde leve. Han var ogsaa selv klar over det, og drog glad og frimodig ind i det ubekendte. »Hils dem alle sammen, ogsaa de gode Venner i Bovling«, der havde han været paa Efterskole Vinteren for. Han vilde saa gerne have sagt Farvel til Ejner, men han var paa Højskole i Ollerup, og selv om der var gaaet Ilbud efter ham, naaede han ikke tidlig nok hjem. Det var et haardt Slag for Far og Mor, men vi folte ogsaa stærkt, hvad der holdt dem oppe og gav dem Trost. Vi sang tit: »Han, som har hjulpet hidertil«. Selv om der ikke er bleven talt ret meget om den Slags hjemme, folte vi Born det som en Virkelighed, at der var noget, Far og Mor stolede paa, og som hjalp dem igennem alle Livets Tilskikkelser.

Vi har egentlig heller ikke faaet meget med Formaninger, men vi folte, de stolede paa os og ventede sig noget af os. Mor kunde stige til sin Dreng, naar han drog hjemme fra: »Ja, nu skal du ikke gaa med til mere, end hvad du kan fortælle mig«.

Naar jeg tænker tilbage, er det jo ikke ene Idyl. Mor kunde være meget streng og til Tider ogsaa haard, syntes vi, men hvis vi var hjemme fra eller der kom noget i Vejen, saa mærkede vi Hjertelaget. Far kunde være saa pirrelig, naar det kneb ham at skaffe, hvad der skulde til; men tjente han saa lidt uventet, var han straks gavmild. Som en uhørt Flothed kan vi huske, hvordan Ejner en Gang blev sendt hjem fra Torvet med Mortensgaasen; det maa jo have gaaet godt derude den Dag.

Far var Idealist, hvad han fik kært, gik han ind for med hele sin Person, og selv om der var noget, hvor vi ikke kunde følge ham, maa vi dog respektere og beundre ham. — Baade Far og Mor var altid med, naar der skulde oprettes fri Kirke, Skoler eller Forsamlingshuse, og de ikke alene var med at bygge, men ogsaa med deres levende Deltagelse var de med at opretholde alt dette. Ogsaa mens de kæmpede med økonomiske Vanskeligheder, fik de noget tilovers til det, de havde kært. Da Far blev ældre, blev han Vegetar, og han vilde heller ikke have Tobaksrøg inde. Hans Syn paa alt dette var, at Folk vilde blive meget sundere og derved ogsaa lykkeligere, hvis de levede paa den Maade. Derfor var Far i Spidsen, hvor det gjaldt om at plante Frugttræer, han plantede selv mange. Det var ham en Sorg, da de i en Aarrække helt svigtede, og hans store Dreng vilde have dem ryddede. »De var kun konne om Foraaret«, sagde de, »saa det kunde lige saa godt være Bogetræer, der stod der.« Men da der kom virksomme Metoder med Sprojtning frem, fik Far dog Oprejsning, saa han fik Lov at se sine kære Æbletræer bugne af Frugt. — Fars Syn paa det sociale Spørgsmaal var, at hver Familie skulde have eget Hus og en lille Plet Jord; det var den lykkeligste Løsen for Fremtidens Slægt.

Det var i 1913, Far og Mor flyttede over i deres nye Hus og begyndte paa et nyt Gartneri; det blev ogsaa med Begyndervanskeligheder, men det varede ikke saa længe, nu var deres Born bleven store og tog et godt Tag med, saa der hurtig kom gode Resultater. — Det blev til nogle rolige, gode Aar for Far og Mor, hvor de kunde tillade sig lidt udenfor det hverdagsagtige. De gjorde gerne en lille Rejse hver Sommer, de var med paa de 14 Dages Kursus paa Liselund, og hvis vi var paa Hojskole, bsogte de os der. Jeg husker, da jeg var Elev paa Særslev Hojskole, da var Mor med til en Fest, hvor ogsaa Claus Berntsen deltog, han var den Gang Indenrigsminister, og Mor var meget optaget af, om de kunde faa Slige Kro nedlagt, det talte hun med Klaus Berntsen om. »Ja, saml Underskrifter og kom saa over og tal med mig«, sagde han. Mor var ogsaa ivrig med i Arbejdet og blev valgt til, sammen med Formanden, at rejse over i Ministeriet, hvor hun ogsaa talte med Klaus Berntsen. Det blev dog ikke til noget med Kroens Nedlæggelse; men alle Dage var Afholdssagen noget, der laa dem meget nær.

Mor fik ikke Lov, som hun saa meget ønskede, at se, hvordan det gik hendes Born, og hvem de blev gift med. Mor blev kun 64 Aar. Hun

havde et Par Aar været svag, vi troede, det var Astma, men det var Hjertet, hun var slidt op. I Vinteren 1919 blev hun rigtig syg.

»Nu kommer jeg ikke op mere«, sagde hun, »I maa sende Bud efter Ingeborg og Kirstine«, de var ude i Pladser.

Mor laa kun nogle faa Dage, og vi var samlede om hende til det sidste, og det var hende, der bedst kunde troste.

»I skal ikke græde for mig«, sagde hun, »jeg er ikke bange for at do, fra jeg var en lille Hjordpige og gik alene ude paa Marken, har Vor Herre Jesus hjulpet mig, naar jeg bad derom. Blev mit Torklæde væk og jeg bad til ham, fandt jeg det igen, og saadan har han hjulpet mig igennem hele Livet i stort og smaat, han vil ogsaa hjælpe mig igennem dette.« Mor sov stille ind.

Far savnede Mor saa meget, nu havde de delt alt sammen i 35 Aar. Born er ikke det samme, de higer mod Fremtiden, og Far folte sig vist lidt ensom. — Der gik nogle Aar, saa overtog Svend Gartneriet, og Far byggede sig et Hus henne i sin kære Frugtplantage. Inden Mor dode, havde han købt Rasmus Pedersens Gaard i Grønnegyden, som Laurits fik det meste af til et Gartneri, og Far fik set de mange Drivhuse, han byggede. I 1916 købte Far ogsaa en Mark i Stige af Andreas Jensen paa Hedelundgaarden, den fik vi en Del af.

Far var Enkemand i 12 Aar, og Kirstine styrede Huset for ham og holdt et Hjem for os alle. Den 6. Juli 1931 dode Far fra os.

Et virksomt og velsignelsesrigt Liv var afsluttet, men Mindet om Far og Mor lever i deres Børn.

Gid vor Slægt altid maa søge efter de samme Veje.

Anna.



Nr 1 3/4 1884

1-34



POSTSTAMPEN AF
FØRSTE KLASSE,
den gamle Tids Brevet

Stempel-Tarif Nr 34.



FOR DOKUMENTER AF
ANDEN KLASSE,
den gamle Tids Brevet
Tafel: 48 Kroner.

Handwritten signature: M. J. J. J.

Jette Bock Skruppings Lov nr 34 med 1 gaaklede Skrupplamark
nr 15/1884 med 1/2 kr. i D. D. forpligtning til Buleggelsen af hestskuden Skrupp af
D. D. fra Jette Skrupp til Jette Skrupp Matr. Nr. 1/8a af Aarslev med Matr. Nr. 1 om af den indskammede Bøge Skrupp for Bock
hvortil Bock Skrupp har været medtaget i Lov nr 34.

Jette Skrupp Matr. Nr. 1/8a den 1/9 April 1884

Handwritten signature: M. J. J. J.



Det gamle Skøde

Bedriften i Slige

Af det gamle Skode ses, at Ejendommen Matr. Nr. 18a af Andcrup og 1an af Baago Strand, Lunde Skam Herred, er overtaget 1. April 1884 for en Kobesum af 8000 Kr., deraf for Losore 800 Kr. Arealct udgjorde tilsammen ca. 6 Tdr. Land. Baago Strandlodden laa en god Fjerdingvej fra Ejendommen og udgjorde de 2 Tdr. Land og var en Englod; lidt af det kunde dog dyrkes med Korn og Roer.

Da Odense Kanal i 1899—1900 blev udvidet, overtog Odense By Arealct som et nødvendigt Lød i Udvidelsen. Jorden omkring Ejendommen, ca. 4 Tdr. Land, bestod for Storstedelen af høj, tør og meget let Jord, men en Part af det var lav Mosejord med Torvehuller og af saa blod Beskaffenhed, at det ikke alle Steder kunde bære en Ko. Her var noget at arbejde med, og ned gennem Aarene har Far da ogsaa fyldt Jord fra det højere liggende ud i Mosen hele tre Gange, saa det om-sider blev til dyrket Jord altsammen. Det højere liggende Areal var varm og tidlig Jord, og her dyrkedes især tidlige Kartoffler, Gulerodder og Jordbær, men i tørre Somre blev Avlen kun lille, da Vandværk ikke var almindelige dengang, og Afgroderne derfor led meget af Tørke.

I en Aarrække blev Ejendommen drevet med delvis Landbrug, men lidt efter lidt overgik hele Arealct til Gartneri. Der blev ret hurtigt anskaffet nogle Mistbænkvinduer, men Pasningen var besværlig, da Vandet til disse maatte bæres i store Vandkander, og det derfor ikke altid fik den tilstrækkelige Vandmængde. Det var jo ikke store Penge, saadant Gartneri gav de første Aar, og vanskeligt var det at klare Terminerne. Bruttoomsætningen var det første Aar 1100 Kr. 1890 var Omsætningen steget til 1450 Kr. 1895 naaedes en Omsætning paa 2900 Kr. 1900 steg Omsætningen til 5830 Kr. Grunden til den store Omsætning i dette Aar var, at der i Odense, hvor det nuværende Ansgaranlæg ligger, afholdtes en Landmandsforsamling, en Fremstilling af Dyr, Redskaber og alt, hvad der havde Interesse for Landmanden fra hele Landet. Denne Udstilling, der strakte sig over et længere Tidsrum, samlede en Mængde Mennesker fra hele Landet, og disse skulde bespises. Gartnerne her ved Odense havde da ogsaa lagt an paa dette, der var plantet mange Jordbær, tidlige Kartoffler var lagt i større Arealer end sædvanlig, og Gartnervognene kørte daglig til Udstillingspladsen med Varer til de

store Spisetelle. Omsætningen voksede i Juli Maaned alene til 936 Kr. 1905 er Omsætningen kun 3848 Kr.

1910 stiger Omsætningen igen til 5859 Kr. I en Beretning fra 1899 lægger jeg Mærke til, at der var solgt Tomater til England for 125 Kr.

Omkring Aarhundredskiftet var et Vandværk blevet anlagt, en gravel Dam, der havde godt Tillob fra Kilder og Dræninger, leverede Vandmængden. Driekraften var Hestekraft, og Stempelpumperne sendte Vandet ud i Rorledninger, og gennem en Hampslange fik den tørre Jord og Afgroderne den tiltrængte Vandmængde, saa Kulturerne blev bedre og mere sikre.

Mislbænkviinduernes Antal ogedes, og da der ikke nu var Vandmangel, gav disse ret betydelige Beløb.

I Aaret 1906 blev de første Frugttræer plantet i den nogle Aar forud indkøbte Mark, der laa paa modsat Side af Vejen, det var Sorten Cox Pomona; men nogle Aar senere plantede Far de første Pederstruptræer, og 1915 var der tilplantet et ret betydeligt Antal, mest dog Pederstrup. I nogle Aar var der ret pænt med Frugt, men først i Tyverne svigtede det næsten fuldstændigt, og først da Sprojtning af Træerne blev paa-begyndt i 1927, kom der igen Frugt paa Træerne, og siden har Frugtavt været lønnende Erhverv her i Landet.

Far opnaede da ogsaa at se Frugten af sit store Arbejde og fik sin Løn derfor, det var sikkert ham en stor Opmuntring i de sidste Aar, at han kunde se den danske Frugtavt vokse sig større og bedre, til Gavn for hele Samfundet.

I April 1913 overtog jeg saa den gamle Ejendom med dens 4 Tdr. Land; der var for den Tid bygget nyt Hus i Marken ved Siden af, og her blev Far indtil 1925, da Svend overtog denne Ejendom. Han havde da bygget sig et hyggeligt Hjem i Frugthaven og blev her indtil sin Dod 6. Juli 1931. Mor var dod fra ham i 1919, og Kirstine overtog Husforelsen og flyttede med i det nye 1925 og blev hos Far til det sidste, hvilket vi er hende Tak skyldig for. Smaat og ringe var der begyndt, men med en mægtig Tro paa Livet og Lyst til sin Gerning, parret med utrolig Flid og Nojsomhed, naaedes langt, og vi har alle faaet en stor og god Arv i, at vi maatte med i Arbejdet og fik lærl, at der er Forpligtelse ogsaa i det daglige; en saadan Arv er mere værd end mange Penge.

Einer Larsen.

Far og Mor

*Der gik mellem Karle i Gerskov en Knos,
som elsked' en Pige, saa fattig en Tos,
se, dengang var Gaarde og Huse ej eet,
nej, Par mellem disse ej vellidt var seet.*

*Men Marius ej spurgte, om hun var fra Gaard,
han vidste, for Penge ej alling man faar,
for Kirsten var dygtig, var proper og god,
naar hun kun var hos ham, han alling forstod.*

*Han fandt lille Kirsten paa Kirkesti ren,
de vilde det samme, og sammen de tren;
en Cykle var fremmed, men de kunde gaa,
et Liv med Vorherre var deres Attraa.*

*I 84 startede de saa med godt Mod,
i Valgmenigheden som fine Brud stod
vor Mor, som var lille og spinkel af Krop,
vor Far var ret kraftig — og gav aldrig op.*

*Imellem de gamle af Landsbyer tre,
der snor sig en Gyde, Forbindelsesled;
der købte de Stedet, saa gammelt og skort,
det var ej til noget, for nyt op blev fort.*

*Af Marker en Mose og Banken, de to,
dem vil vi forene, saa bedre det gro,
for Surhed og Torke dem deler vi bra',
kom Mor! tag ved Skovlen, nu hjælpes vi ad! —*

*Men frem vil vi, opad, og haarde de Tag,
som hver Dag var Remsen, det naar vi i Dag.
Forelskelsens Lune til Arbejd' blev stobt,
men tro mod hinanden i Kærlighed svøbt.*

*Og Arbejdets Glæde blev Lønnen hver Dag,
et Stykke blev muret, og det fik nyt Tag,
og Ungerne trives, ja, Lykken var Smed,
der kom et hvert Aar saadan lige ved.*

*Og striks var nok Fatter, og Mor blev skam vred,
de store skuld' hjælpe med dette og det,
ja, vi skulde luge og hakke ved Urt,
og Hons skal du passe, vi blev ikke spurgt.*

*Men Kampen gik fremad, ad Arbejdets Vej,
og Kirken og Skolen dem glemte de ej,
hos dem fandt de Styrken, var Dagen end lang,
de lærte os Børn baade Andagt og Sang.*

*Om Sorgerne ved vi, de kom til vort Hjem,
en Søster og Bror bar til Graven de hen,
og siden en stor Bror saa smuk og saa god,
vi smaa saa derpaa, men ej rigtig forstod.*

*Men aldrig vi glemmer den Maade, de gav
det sidste Farvel, da vor store Bror tav,
der var i den Hulken et Haab og en Tro,
engang vil vi mødes og sammen der bo.*

*Og husker i Aftnen, naar Æbler kom frem,
I lægger pænt Tojlet og gemmer jer hen
bag Tæpper og Dynen, for Far spille vil
Masurka og Vals bliver Drømmenes Spil.*

*Saa mindes vi Aarene for sidste Krig,
de var vist de bedste i al deres Tid,
saa fredfyldt var Verden, et Arbejd' i Ro
var Rytmen i Hjemmet de fyldte, de to.*

*Vor Far var af Væsen bestemt og reel,
tal Sandhed I Børn, det forstaar I da vel,
fra Drik I jer holde, det volder kun Nød,
og Danmark I ærer indtil jeres Død.*

Se, Ejner blev stor, og nu vilde han ha'
en Kone, et Hus, han til Fædrene sa'.
Ja saa! sagde Mor, saa vil bygge vi to,
vor Far nu og jeg vil i Villaen bo.

Og Mor fik den Glæde, det blev hendes Slot,
dog kun nogle Aar, dér hun havde det godt,
og Sofa og Stole hun selv havde købt,
blev færdig, mens hun laa i Lagen indsvøbt.

Thi Mor var af Arbejd' og Byrde ble't svag,
men dog bar hun Vilje og Retsind for Dag.
Vi maatte ej sløve vor Tid hen med Snak,
udnyt nu dog Dagen, og end den med Tak.

Saa rejste hun bort, og til Minde vi saa,
at Sejren i Krans om din Pande fast laa.
Du rank var som altid, naar Bølgerne brød,
saa sikker paa ham, som dog alling betød.

Det nye, som »Slottet« er døbt i min Sang,
fik Svend saa at drive og Tiden sin Gang.
Nu Far bygged' aller, hver Æblerne gror,
for dem vilde Lykken igen være stor.

Han fik lært at sprojle, saa Æblerne hang
saa tæt mod hinanden, i Far ret det sang.
Humøret var højt, naar hans Vilje og Mod
fik Held, ja, saa sang han med Lærken saa fro.

Men tit var dog Længslen til Mor meget stor,
ej Born kan som Hustru forstaa ham i Ord,
de talte, de læste og delte den Trang,
og Far syntes pludselig, Dagen blev lang.

Saa rejste du bort, Far, til Mor gik du hen,
bag Taagen hist omme du øjned' din Ven,
vi Born siger Tak! for det Liv, I os gav,
maa Slægten gaa fremad mod Lysning bag Hav!

Astrid.





Einer Larsen



Dorthea Larsen



Christian Nielsen



Anna Nielsen



Ingeborg Larsen



Peter Boe Hansen



Kirstine Boe Hansen



Laurits Th. Larsen



Agnes Larsen



Ove Laurits Pedersen



Astrid Pedersen



Svend Larsen



Harriet Larsen