



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HJERTEBJERG PRÆSTEGÅRD

1820-1862

*En beskrivelse af
dens beboere og deres liv
samt en redegørelse
for deres efterkommere.*

KØBENHAVN
MAJ 1974

FORORD

Helene Holst f. Tønnder Lund skrev i 1856 sine ungdomserindringer dediceret til sin ældste søn Nel. I disse erindringer fortæller hun om sin barndom og ungdom indtil 1820, da hun var 20 år gammel. Hun beskriver sin fader Niels Tønnder Lund, som hun elskede og beundrede. Niels Tønnder Lund var en betroet embedsmand hos Frederik VI. Han var en stor nationaløkonom, en fin humanist og som naturforsker en stor videnskabsmand både som botaniker og entomolog. I 1809 blev han af Frederik VI sendt til Norge som regeringskommisær, men skibet, han sejlede med, forliste.

Helenes moder var fra Trondhjem, f. Krohg, og i hendes slægt var mænd, som var højt ansete i Norge. I det hjem, hvori Helene voksede op både før og efter faderens død, kom flere af de mest betydelige mænd i Danmark. I 1815, som 15-årig, blev hun forlovet med Peer Holst, som dengang var huslærer for prins Fritz (senere Frederik VII) indtil denne var 12 år. Dermed fulgte, at Helene, især efter hun var blevet gift i 1817, kom meget ved hoffet hos prins Christian (VIII) og prinsesse Caroline Amalie. Caroline Amalie forblev en god ven af præsteparret Holst hele livet. I dette miljø voksede Helene op.

I 1820 blev Peer Holst præst i Elmelunde Sogn, Møn, og Peer og Helene flyttede ind i Hjertebjerg Præstegård. De omgivelser, præsteparret herefter levede i, var helt anderledes, end de var vant til fra deres ungdom. De omgikkes familien og beboere på Møn. De rejste så godt som aldrig fra Møn, i modsætning til deres børn, som rejste vidt omkring i verden. Peer Holst tog af og til til København på forretningsrejser eller for at besøge sønnerne, som studerede i hovedstaden. Helene var en gang i Norge at besøge sin datter Amalia Krohg, og i sit sidste leveår var hun en tid i Hamburg hos sin datter Nanna Weber, senere von der Hellen. Men præsteparret befandt sig udmærket i Hjertebjerg. De skaffede deres 12 børn et dejligt hjem, og Helene og Peer Holst havde i deres ungdom erhvervet sig så megen viden og kultur, at de havde nok at bygge på hele livet.

Den foreliggende lille bog omhandler tiden efter 1820. Bogen giver en kort skildring af Helene og Peer Holsts liv i Hjertebjerg Præstegård fra 1820 til 1862 og fortæller om præsteparrets sidste leve-

år i København. Derefter har vi givet en kort levnedbeskrivelse af deres 12 børn, samt en liste over disse 12 børns efterkommere.

Det har været et morsomt og spændende arbejde at forsøge at rekonstruere de 12 Hjertebjergbørns liv, og når det er lykkedes at samle så mange oplysninger, som det er tilfældet, skyldes det de mange breve, som er blevet bevaret. Breve, som er skrevet af præsteparret til deres børn og breve fra børnene, og desuden har de 12 søskende korresponderet indbyrdes hele deres liv. Det viser et utroligt sammenhold i familien.

Bogen er bygget op således, at Helene Tønder Lunds forældre Niels Tønder Lund (1749-1809) og Georgine Tønder Lund f. Krohg (1774-1819) står som stamfædre, dvs. at datteren Helene Tønder Lund g. Holst er første generation, og Peer og Helene Holsts børn anden generation osv.

Vi vil gerne på det hjerteligste takke alle, som har gjort sig ulejlighed med at bidrage til oplysninger om slægten og håber, at vi kan glæde læserne med at fortælle noget om præsteparret og deres børn, som læserne ikke i forvejen er kendt med, og som måske også kan give et lille billede af tiden, hvori de levede.

I 1974 er det 200 år siden Georgine Krohg g. Tønder Lund blev født, og i 1975 er det 100 år siden Helene Tønder Lund g. Holst døde.

Signaturforklaring

1973-04-03 = 3. april 1973

* = født

† = død

~ = gift

1^o = 1. gang

2^o = 2. gang

kælenavn i parentes

kaldenavn med kursiv, hvis første fornavn ikke benyttes

OVERSIGT

GEORGINE KROHG (1774-1819) ~ NIELS TØNDER LUND (1749-1809)

datter:

I 2 HELENE TØNDER LUND (1800-1875) ~ PEDER (PEER) HOLST (1784-1872)

12 børn:

		<i>side</i>
II	1 NIELS (NEL) HOLST (1820-1858). 3 børn.	15, 16, 17, 55
III	1 PEDER HOLST.	16, 55
III	2 CARL HOLST.	16, 55
III	3 NELLY HOLST g. BUDTZ.	16, 56
II	2 AMALIA HOLST g. KROHG (1822-1861). 5 børn.	17, 19, 20, 57, 72
III	1 HELENE KROHG.	57
III	2 CHRISTIAN KROHG.	18, 19, 57
III	3 MARIE KROHG g. THRANE.	58
III	4 NANNA KROHG.	58
III	5 AMALIA KROHG	58
II	3 GEORGINE (GURLI) HOLST g. WØLDIKE (1824-1859). 3 børn.	
		20, 21, 22, 23, 58, 73
III	1 DOROTHEA (THEA) WØLDIKE g. GADE.	58
III	2 OTTO WØLDIKE.	62
III	3 PEDER NEL WØLDIKE.	62
II	4 CHRISTEN MØLLER HOLST (1826-1897). 4 børn.	23, 24, 25, 27, 62
III	1 HELENE HOLST g. MEISSNER.	25, 62
III	2 MARY HOLST g. HUNTER.	25, 63
III	3 CHRISTEN HOLST.	25, 63
III	4 PIERRE NICOLAY HOLST.	25, 63
II	5 FREDERIK (FRITZ) HOLST (1828-1900). 3 børn.	26, 27, 63, 74
III	1 OTTILIE HOLST g. SIGURDSSON	63
III	2 GERDA HOLST.	64
III	3 GURLI HELENE HOLST.	64

II	6	PEDER (PEER) HOLST (1830-1857).	27, 28, 29, 30, 31, 64
II	7	OTTO HOLST (1832-1854).	31, 32, 64
II	8	HILMAR HOLST (1834-1906).	33, 34, 35, 36, 64
II	9	LAURA HOLST g. BECK (1838-1879). 5 børn.	36, 37, 38, 39, 40, 47, 65
III	1	ANDREAS BECK.	39, 65
III	2	NIELS TØNDER LUND BECK.	65
III	3	HELENE BECK.	40, 65, 74, 75
III	4	LUDVIG BECK.	39, 65, 74
III	5	LAURA BECK.	40, 66, 74, 75
II	10	NANNA HOLST g. 1 ^o WEBER, 2 ^o von der HELLEN (1840-1911). 7 børn.	40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 66
III	1	ERNEST WEBER.	66
III	2	HELENE WEBER g. von SCHRÖDER.	67
III	3	HERMANN WEBER.	68
III	4	GEORG WEBER.	68
III	5	NANNA von der HELLEN g. REICHE.	44, 45, 68
III	6	GUSTAV von der HELLEN.	44, 68
III	7	DORA von der HELLEN g. SCHLÄGER.	68
II	11	JOHAN BERNT HOLST (1842-1919). 2 børn.	45, 46, 47, 48, 69, 74
III	1	HILMAR HOLST.	69
III	2	MARY HOLST.	69
II	12	HELENE HOLST g. PHILIPSEN-PRAHM (1845-1917). 4 børn.	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 69, 74, 75
III	1	FREDERIK PHILIPSEN-PRAHM.	51, 69, 74
III	2	VIGGO PHILIPSEN-PRAHM.	51, 70, 74, 75
III	3	LOUIS PHILIPSEN-PRAHM.	51, 71, 74
III	4	HELENE PHILIPSEN-PRAHM.	45, 52, 71, 74



Elmelunde Kirke. Møn.



Hjertebjerg Præstegård. Møn.



Kig gennem porten; set fra vejen.



Salsdøren; set fra haven.

HJERTEBJERG PRÆSTEGÅRD

Pastor Peder (Peer) Holst og Helene Holst, født Tønder Lund, boede i Hjertebjerg Præstegård på Møn fra 1820 til 1862.

Den hyggelige gamle præstegård havde fire længer og var strå-tækt. På espalier op ad muren voksede vinranker og et ferskentræ. Gårdspladsen var lukket med en port ud til vejen. Når der kom kørende gæster, blev porten åbnet af karlen, og man kunne se de besøgende fra vinduerne og forberede modtagelsen. Porten holdtes lukket, for at køerne, når de blev drevet forbi på vejen, ikke skulle forvilde sig ind. I præstegården var der mange mindre værelser og flere stuer, hvoraf "salen" var den største. Den brugtes fortrinsvis, når der var mange gæster. Om sommeren anvendtes den ofte, idet der fra "salen" førte en høj og meget smuk dobbeltdør med mange små ruder ud til haven.

Peer Holst havde foruden sin præstegerning flere andre hverv. Han holdt møder med sognerådet og skolekommissionen i præstegården. Også regnskabet for fattigkassen hørte til pligterne, og børnene hjalp ham dermed.

Landbruget, som hørte til præstegården, tog præsten sig også af. Han dyrkede bl.a. raps med godt udbytte. Det var på den tid en ny slags afgrøde. Kornet blev opbevaret på loftet, og engang, der var rotter på loftet, måtte kornsækkene stå i en af stuerne, indtil kornet skulle sås. Peer Holst diskuterede driften med sønnerne, hvoraf flere var interesserede i land- og skovbrug.

Peer og Helene Holst fik 12 børn, som alle blev voksne. Disse var kendt på Møn for at være meget tiltalende af væsen. De havde alle som børn lyst krøllet hår ligesom forældrene. Hjemmet var i det daglige præget af børnene, som hyggede sig der. Levemåden var ganske enkel, både hvad angik mad og klæder.

Hjemmet var meget gæstfrit. Der kom ofte fremmede f.eks. præstefamilierne fra Kjeldby og Borre, kapellaner, lærere og hjælpelærere og mange andre venner. Også kammerherreinde Calmette fra Liselund og grev Scavenius fra Klintholm aflagde af og til besøg. Der blev spillet skak, l'hombre og whist, drukket toddyer og diskuteret.

Der kom også en del familie, og da de ofte kom langvejs fra, blev de flere dage i præstegården. Peer Holst havde 6 søskende, og en af brød-

rene havde 16 børn. Der var således mange fætre og kusiner.

De første år læste forældrene med børnene i hjemmet. Helene Holst selv lærte dem alle godt fransk, og hun underviste også børnene i at spille klaver. De lærte også tysk og engelsk af en huslærer eller af de ældre søskende. Senere kom drengene i skole i Vordingborg, og flere af dem læste til student i København.

Der blev læst mange bøger, flere som højtlesning om aftenerne, og familien fulgte godt med i verdenslitteraturen, som oftest på originalsproget. Børnene læste f.eks. "Onkel Toms Hytte" højt på engelsk.

Der blev også musiceret, og flere af børnene holdt af at tegne. Det fulgte af sig selv, at pigerne lavede meget håndarbejde, og også brevskrivning optog megen tid, især for de voksne.

Højtiderne blev altid fejret. Julen var den helt store fest, ikke fordi gaverne var overdådige, men familien samledes. Juleaften blev der ringet med en lille sølvklokke, før døren blev åbnet til "salen", hvor juletræet stod fra gulv til loft i al sin glans. Det gav en stemning, som børnene altid mindedes, når de mødtes eller skrev til hinanden senere i livet. Julen var gildernes tid. Familien var gerne indbudt til fest og bal hos de forskellige bekendte, og selv holdt de store sammenkomster med dans. Børnenes konfirmationer blev også fejret, selv om det var i al beskedenhed. Flere af børnenes bryllupper blev holdt i præstegården, og til disse var der i reglen et meget stort opbud af gæster.

Naturen på Møn forstod børn og voksne også at nyde. De gik f.eks. hjem fra fester i vinteraftenerne i frostvejrs og beundrede stjernerne og nordlysene, som oplyste himlen. Hvis det havde sneet tilstrækkeligt, trak man straks kanen frem, og besøgte venner i omegnen. Det var en hurtig og smuk måde at tilbagelægge de store afstande på, selv om kanen ofte væltede, da vejene ikke var ryddede. Om foråret og om sommeren gik eller kørte man til klinteskoven, og ved stranden nød man synet af de smukke kridtklinter.

Efterhånden fløj børnene fra reden, til Norge, til Sverige, til Tyskland, et par til Amerika og senere en til New Zealand og en til Java.

Peer og Helene Holsts sidste år i Hjertebjerg Præstegård blev fyldt af megen sorg. De mistede fem af deres børn. I 1854 døde Otto af tuberkulose, 1857 døde Peer af gul feber på St. Croix. Han havde tuberkulose og var rejst dertil, fordi klimaet skulle være godt for ham. Nel døde i 1858

efter kun fem års ægteskab, og i 1859 og 1861 døde døtrene Gurli og Amalia, begge kort efter deres sidste barns fødsel. Nel og Otto blev begravet på kirkegården i Hjertebjerg ved Elmelunde kirke.

I 1862, da Peer Holst var 78 år og efter at have boet 42 år i Hjertebjerg, flyttede præsteparret til Pilestræde i København, senere til en villa ved Runddelen på Frederiksberg Allé, hvor de holdt guldbryllup i 1867. Der var mange samlet af familien fra ind- og udland og mange venner. Der var fem Helener tilstede: guldbruden Helene Holst, hendes datter Helene Philipsen og tre børnebørn, nemlig Helene Krohg, Helene Beck og den et-årige Helene Weber.

Peer Holst døde 1872, 88 år gammel.

Helene Holst boede et par år hos datteren Helene, men da denne i 1874 rejste til Java til sin mand, boede hun det sidste år, hun levede, hos sine døtre Nanna i Hamburg og Laura i Århus. Hun døde 75 år gammel. Helene Beck beskriver mormoderen, da hun det sidste halve år boede hos dem, som en smuk statelig gammel dame, som ivrigt begyndte at læse fransk med sit barnebarn Helene. Hun syntes ikke, at denne kunne nok deraf. Hun opfordrede også lille Helene til at øve sig flittigt på klaveret. Helene Beck var da 12 år.

Helene Holst havde altid stået højt i gunst hos prisen og senere dronning Caroline Amalie. Til Helenes bryllup havde Caroline Amalie selv bundet hendes myrtekrans, og hun og prins Christian, senere Christian VIII, overværede brylluppet, som stod i Lyngby kirke, hvor pastor Mynster forrettede vielsen.

I 1829 besøgte prins Christian og prinsesse Caroline Amalie præstefamilien i Hjertebjerg, og det pudsige var, at H.C. Andersen samtidig besøgte præstefamilien. I "Mit Livs Eventyr" fortæller han, hvordan han fik lejlighed til at se de kongelige gå i land på Møn.

H.C. Andersen havde tilknytning til familien gennem Helene Holsts søster Laura Tønder Lund, som han kendte fra deres fælles konfirmationsforberedelse i Odense, og som han i "Mit Livs Eventyr" nævner som sin første velynderske, hvad hun også var. Laura og hendes velstillede venner hjalp H.C. Andersen økonomisk de første år, han var i København. Han korresponderede med Laura og sendte hende sine litterære frembringelser, indtil hun døde i 1831 i Trondhjem.

Til Helene Holsts begravelse sendte Caroline Amalie en selvbunden



Pastor PEER HOLST.



HELENE HOLST f. TØNDER LUND.

Guldbryllup 1867.



Pastor PEER HOLST.



HELENE HOLST.

krans. Hun var fire år ældre end Helene Holst, altså 79 år.

Peer og Helene Holst blev begge begravede på Fasankirkegården i København, nu kaldet Solbjerg Kirkegård. Deres grave findes endnu.

Af den gamle Hjertebjerg Præstegård er kun to længer bevarede, og den anvendes ikke mere som præstebolig.

I præstegårdshaven under en busk står en rude, som stammer fra et vindue i præstegården, hvori der med en diamant er ridset navnet *Peer Holst*. Man må formode at ikke pastor Peer Holst, men sønnen Peer Holst har indridset sit navn her. Måske da han var syg og rejste udenlands og ikke regnede med at komme hjem mere.

NIELS (NEL) TØNDER LUND HOLST, *1820-10-02, †1858-07-17.

I marts 1820 blev Peer Holst præst i Elmelunde, Møn. Det første år, nådensåret, boede Helene og Peer Holst i et lille hus nær ved præstegården. Her blev Nel født den 2. oktober 1820. Han var den eneste af de tolv børn, som ikke blev født i Hjertebjerg Præstegård. Hans moder skriver i sine ungdomserindringer, hvor lykkelig hun var, da hun fik sit første barn. Hun havde været gift i tre år og troede ikke, at hun ville få nogen børn. Nel var ikke enebarn ret længe. Der kom hurtigt og regelmæssigt med to års mellemrum først to søstre, dernæst fem brødre og senere endnu flere.

Hele denne søskendeflok voksede op i et ualmindelig lykkeligt hjem. Sammenholdet mellem disse søskende indbyrdes og mellem deres forældre er næsten legendarisk. Man har indtryk af, at børnenes opdragelse var meget fri. Straf hører man aldrig om, det var overflødig. Der var et tillidsforhold og ikke et autoritetsforhold mellem forældrene og børnene, hvilket ikke var almindeligt dengang.

Efter de første skoleår kom Nel til København, blev student, og begyndte at studere jura, men han gjorde ikke sit studium færdigt. Han meldte sig som frivillig til hæren og var med i krigen 1848-51. Han blev kaptajn og fik ridderkorset. I krigen fik Nel sin højre hånd kvæstet, den blev ikke amputeret, men den blev forkrøblet og ubrugelig. Han lå længe på hospitalet efter beskadigelsen.

Inden Nel blev invalideret, var han blevet forlovet med en ung pige Louise Rafn. Hun boede i Hjertebjerg Præstegård de sidste to år,

inden hun blev gift med Nel. Hun gik til hænde i huset og læste med de mindre af Nels søskende. Hun var meget dygtig til at sy og brodere. Louise var en elskværdig og nydelig ung pige, 11 år yngre end Nel og meget forelsket i ham.

Efter krigen søgte Nel et embede, så at han og Louise kunne blive gift. En tid var han i krigsministeriet, engang håbede han at få et byskriverembede på Møn, men blev skuffet. I vinteren 1852 blev han udnævnt til toldkontrollør ved Kiel i Holsten, som dengang endnu var dansk.

Nels og Louises bryllup blev holdt i Hjertebjerg Præstegård maj 1853. De havde fået en lille lejlighed i nærheden af Kiel. Louise havde syet en masse udstyr og fik lejligheden gjort elegantere, end familien i præstegården var vant til, men hun var meget omhyggelig med sit regnskab, fortalte Hilmar, Nels broder, da han havde besøgt dem i Kiel.

Deres lykkelige ægteskab varede kun fem år. I disse år fik Louise tre børn, og kort efter det tredje barns fødsel døde Nel i 1858. Man mente, det var komplikationer i tilknytning til hans syge hånd og arm, som var årsag til hans død. Det var uendelig svært for Nels kone at miste ham, og for hans forældre var det den tredje søn, de mistede i løbet af få år. Nel blev begravet på kirkegården ved Elmelunde kirke.

Louise var kun 27 år, havde tre små børn og kun en lille pension. Hun flyttede til København, og hun gav undervisning i fransk på en skole; men det var svært for hende at få tilstrækkeligt med penge til at leve for.

Det lykkedes hende at skaffe sine børn en god uddannelse. Den ældste søn Peder Nicolai Holst blev uddannet til civilingeniør. Datteren Nelly blev uddannet til lærer på Zahles Kursus og blev senere gift. Sønnen Carl Emanuel var en tid i Argentina i den danske koloni Tandil, som var stiftet af en lærer Fugl, som havde været huslærer i Hjertebjerg Præstegård. Senere blev Carl syg og levede i mange år på Sct. Hans Sindssygehospital.

Louise levede sine sidste år hos sin søn Peder i København. Hun døde 1907, 76 år gammel.



NIELS (NEL) HOLST.



GEORG ANTON KROHG.
Tegning af Ad. Tidemand.

GEORG ANTON KROHG.



AMALIA KROHG f. HOLST



MARIE KROHG, *1819, †1895.

GEORG ANTON KROHGs søster. Hun passede
hjemmet efter AMALIA KROHGs død.
Efter maleri af *Christian Krohg*.

SOPHIE AMALIA HOLST g. KROHG, *1822-05-31, †1861-04-28.

Amalia var den ældste af pigerne i Hjertebjerg Præstegård. Hun fik to år efter sin fødsel en søster Gurli, og de to piger i en stor brødre-flok var uadskillelige i hele deres opvækst. Senere, da først Amalia og derefter Gurli blev gift og fik deres egne hjem, var de stadig uundværlige for hinanden. For at kunne følge hinanden i alt måtte det udvikle sig til en enestående brevveksling, som for eftertiden er blevet af stor værdi.

Amalia var meget dygtig til at hjælpe i hjemmet i præstegården, f.eks. til madlavning og syning. Hun var mere praktisk end Gurli. Hun var meget afholdt og så lyst og fortrøstningsfuldt på fremtiden. Hun havde megen glæde af at tegne i al beskedenhed, f.eks. tegninger af præstegården og portrætter af sine forældre og søskende.

Da Amalia var først i tyverne, blev hun forlovet med Georg Anton Krohg fra Norge. Han var hendes slægtning på flere måder, både gennem hans fader og hans moder. Hans moder Stine Krohg var en yngre søster til Amalias mormoder Georgine Krohg g. Tønder Lund. Hans fader var en fætter til Amalias mormoder.* Georg var altså nærmest hendes onkel. Georg var født 1817, d.v.s. han var fem år ældre end Amalia.

Georg var jurist, men hans arbejde i ministeriet interesserede ham ikke særligt. Derimod var han meget optaget af gammel nordisk historie og litteratur, og nordiske sprog, f.eks. islandsk. Han var også interesseret i malerkunst, tegnede selv godt; det lå til familien Krohg, og denne evne kom rigtigt til udfoldelse i de næste generationer. Amalias og Georgs søn Christian Krohg og dennes søn Per Krohg er kendte norske malere.

Selv var Georg en stor idealist, hvilket bl.a. gav sig udslag i, at han var ivrig skandinavist. Han var en god ven af danskeren Carl Ploug, og for Danmarks, ja for Skandinavien's sag, meldte han sig som norsk frivillig i den danske krig 1848 mod Tyskland. I begyndelsen af året 1848 glædede Amalia sig til snart at blive gift. Georg var ivrigt optaget af at finde en lejlighed til dem i Christiania (Oslo). Han havde fået permission til at rejse til Møn for at blive gift i foråret 1848, men så brød krigen ud. Han var med i slagene ved Dybbøl 28. maj og Nybøl 5. juni. Da våbenhvilen kom, rejste Georg skyndsomst til Møn. 3. august

* se side 72.

1848 blev Amalia og Georg gift i Elmelunde kirke, og der var stor bryllupsfest i Hjertebjerg Præstegård. Det var den første af de tolv søskende, som holdt bryllup.

Man har indtryk af, at Amalia var den helt rigtige kone for Georg. Han var drømmer og idealist; hun var praktisk, med benene på jorden og dog fuld af forståelse for hans interesser. I begyndelsen af deres ægteskab lykkedes det Amalia at afholde ham fra at melde sig som frivillig i krigen, da den igen brød ud. De følgende år fik Amalia flere børn, og når der var skandinaviske studentermøder i Christiania, var Krohgs altid værter. Hun havde derfor nok at tage sig til. Flere af hendes søskende og også hendes moder, som ikke var nem at få hjemme fra, kom på længere besøg. Hun rejste også selv af og til med sine børn til Hjertebjerg.

Amalia havde aldrig været stærk af helbred, og efterhånden havde hun fået fire børn. Hun havde brug for god hjælp, og det fik hun i sin mands ugifte søster Marie. Marie boede hos dem og hjalp til i hjemmet. Hun var elsket af alle.

Efter 13 års ægteskab fødte Amalia i 1861 sit femte barn, datteren Amalia, og nogle få dage efter fødslen døde hun selv. Hun blev 39 år gammel.

For Georg Krohg blev tabet aldrig glemt og aldrig erstattet. Hans søster Marie tog sig af hjemmet, og for de fem børn var hun som en moder. Christian Krohg har flere gange malet hende.

Georg Krohg var 56 år gammel, da han døde i 1873. Tante Marie bevarede stadig hjemmet, som det sted, hvor Amalia og Georg Krohgs børn også som voksne søgte tilflugt, når de havde behov for tryghed og opmuntring.

GEORGINE CATHRINE (GURLI) HOLST g. WØLDIKE, *1824-05-18, †1859-03-29.

Gurli var to år yngre end søsteren Amalia. De var knyttet meget nær til hinanden, selv om de var ret forskellige. Gurli var ikke så frejdig som Amalia, hun havde ikke så megen selvtillid. Hun var musikalsk, spillede godt på klaver og havde en smuk stemme. Hun var meget religiøs; biskop Mynster var hendes yndlingspræst.



GURLI WØLDIKE f. HOLST.



JEREMIAS WØLDIKE.



ELISE WØLDIKE f. MØLLER HOLST.

I mange år hjalp hun sin moder med alle de daglige gøremål i præstegården, og hun tog sig meget kærligt af sine små søskende.

Det var en karakteristisk egenskab hos de fem piger fra Hjertebjerg, at de alle skrev fortrinlige breve, både hvad indhold og retskrivning angik, men Gurli kunne mere end skrive breve. Man kan ikke nævne hendes navn uden at tænke på den lille skat, som hendes breve udgør. Hun var en digterisk begavelse.

De fleste breve er skrevet til Amalia, når hun var på besøg i Norge i sin forlovelsestid, og senere da hun blev gift og boede i Christiania. Gurli skrev de fleste breve om aftenen, når hun med en lysesump samt blækhus og pen vandrede over på sit lille kammer; hun skrev da til lyset var brændt ned. Hun skrev om dagligdagen, om naturstemninger, om stjernerne og om mennesker. Disse kunne hun med ganske få sætninger karakterisere i forskellige situationer, så de står ganske lyslevende for en, og en lille ironisk bemærkning om hende selv eller andre gør det hele endnu mere levende og fuldt af lune.

Gurli blev i en ret ung alder forlovet med sin fætter Jeremias Wøldike. Hans moder var en søster til pastor Peer Holst.* Jeremias var cand. theol. og hans forhold til kristendommen var ikke så ortodokst som Gurlis; de diskuterede ofte religiøse problemer. Man har ikke indtryk af, at Gurli var rigtig forelsket i Jeremias. Hun kritiserede ham meget: han kunne godt skrive en prædiken, men ikke holde den; han duede ikke som forsanger, han sang falsk. Man får indtryk af, at Jeremias ikke var kommet på sin rette hylde.

Gurli var i den grad knyttet til sit hjem, sin moder og sine små søskende, at hun ikke rigtig længtes efter eller glædede sig til at blive gift. De var forlovede i næsten ti år. Jeremias søgte gang på gang et embede, men først i 1854 blev han kapellan i Skelby på Falster. De blev da gift, kun nogle få måneder efter broderen Ottos død. Det lagde ganske givet en dæmper på alles glæde ved brylluppet.

Imidlertid blev Gurli lykkelig for sit lille hjem, skønt hun ofte led af hjemve efter Hjertebjerg. Hun fik året efter sit bryllup en lille pige Thea, som både hun og Jeremias var meget stolte af og lykkelige for. Det knyttede dem meget sammen. Godt to år efter fik Gurli en dreng Otto og knap to år senere endnu en dreng Nel, som kun levede nogle få dage. Det var mere end Gurlis helbred kunne holde til.

* se side 73.

Hun havde allerede inden sit ægteskab været temmelig syg flere gange. Man mente, hun havde haft gigtfeber og måske tuberkulose, som flere af hendes søskende havde været syge af. Gurli døde tre måneder efter den lille Nels fødsel og død, marts 1859, 35 år gammel. Jeremias Wøldike fik efter Gurlis død hjælp af en ugift søster Sophie, som boede hos ham og passede hjemmet og de to små børn. Jeremias havde lige fra sin ungdom haft megen glæde ved gartnerarbejde. Hans hobby var forædling af æblesorter, han var pomolog. Efter hans død skrev en kendt frugtgartner Eltzhaltz en nekrolog, hvor han udtalte, at hvis Jeremias Wøldike selv havde valgt sin livsgerning (og ikke var blevet påvirket af faderen) var han sikkert blevet en verdenskendt videnskabsmand på frugtavlens område. Jeremias var alt for beskeden med hensyn til sin viden.

Efter at Jeremias havde været i Skelby, blev han i 1860 præst i Øster Hornum ved Nibe. I 1876 giftede han sig med sin kusine Elise Møller Holst, og i 1879 flyttede han og Elise til Kværndrup på Fyn, hvor han havde fået et præstekald. Her havde han en stor frugtplantage, hvor han arbejdede med æblesorter og gav navn til flere forædlede sorter.

Både Jeremias og Elise Wøldike var meget børneglade. Datteren Thea var blevet gift, og de var blevet bedsteforældre. På præstegården i Kværndrup tilbragte mange af Jeremias' og Elises slægtninges børn deres sommerferier. Disse børn glædede sig til ferierne, hvor de havde et fornøjeligt samvær med fætre og kusiner. Feriebørnene fortalte bl.a., at der i haven var et æbletræ, der var podet og bar 28 forskellige slags æbler.

Jeremias døde i 1887, 68 år gammel.

CHRISTEN MØLLER HOLST, *1826-09-13, †1897-12-25.

Forholdene i Danmark i første halvdel af 1800-tallet var ikke gode for ungdommen. Det var pengeknappe tider, og det var svært at få en stilling, især hvis den skulle være nogenlunde godt betalt. For unge handelsmænd var udsigterne til at komme til at sidde på et kontor resten af livet i et eller andet af de handelsfirmaer, som ikke var gået fallit,



JANE HOLST f. FANNIN.



CHRISTEN HOLST.

ikke særlig tiltrækkende. Derfor søgte de unge handelsmænd til udlandet, især til Amerika. Det var et ungt land, hvor der var mulighed for at tjene penge og blive selvstændig.

Den første af de 12 søskende fra Hjertebjerg, der rejste langt bort fra hjemmet, var Christen. Ganske vist var Amalia blevet gift og bosat i Norge, men Norge var ikke så langt borte, og i Norge havde Helene Holst en stor familie, som familien i Danmark stadig havde kontakt med. Helenes moder Georgine Tønder Lund var født Krohg. Hun var fra Trondhjem og havde mange søskende; der var således mange slægtninge.

I Amerika var der ingen familie og næsten ingen bekendte. Christen måtte altså klare sig selv. Dog havde hans far venner i Danmark, som kunne give Christen nogen vejledning samt introduktionsskrivelser.

I 1849, da Christen var 23 år, rejste han til New York, hvor han blev det første år. Han arbejdede på kontor i et handelsfirma, og det gik ham rigtig godt. Senere rejste han til Savannah i Georgia, hvor han i begyndelsen arbejdede sammen med en kompagnon, men da denne rejste bort, besluttede Christen at starte for sig selv. Skibshandelen i Savannah var stærkt voksende, især bomuldshandelen.

Under borgerkrigen 1861-65 mellem Nord- og Sydstaterne blev alle havne i Sydstaterne lukkede, således at handelen gik i stå. Christen rejste da til Manchester i England, hvor han havde handelsforbindelser.

Christen var i Savannah blevet ven med Christian Weber, som også havde forretning der. Christian Weber rejste også til Manchester, og han blev i 1863 gift med Christens søster Nanna, som han havde lært at kende gennem Christen Holst.

Da krigen var forbi, rejste Christen atter til Savannah, hvor han fik en god forretning, hvorimod Christian Weber nedsatte sig i Hamburg.

I 1856, da Christen var 30 år gammel, giftede han sig med Jane Fannin og med hende fik han to piger, Helene og Mary. Hans kone døde i 1862. Han var derefter enkemand i 12 år. I 1874 giftede han sig med Jane Mac Donald, med hvem han fik to drenge, Christen og Pierre Nicolay. Begge døtrene blev gift med amerikanske købmænd, sønnen Christen døde som barn. Sønnen Pierre Nicolay, som var en dygtig handelsgartner, blev gift og fik to børn, en pige Elisabeth Holst og en dreng Johan Bernt Holst. Denne søn og hans eventuelle efterkommere, er de eneste,



JULIE HOLST f. LYCKE.



FRITZ HOLST.

af Peer Holsts efterkommere, som kan videreføre slægtsnavnet Holst.

Christen Holst døde 1897, 71 år gammel.

Et barnebarn af Christen Holst blev i 1913 gift med en søn af Nanna von der Hellen; de fik ingen børn.

FREDERIK CARL CHRISTIAN (FRITZ) HOLST, *1828-08-14, †1900-10-09.

Fritz læste ikke til student, men tog præliminæreksamen og bestemte sig tidligt til at blive landmand. Han forlod hjemmet som ganske ung og arbejdede ved landvæsenet i både Norge og Sverige. Omkring 1852-54 boede han en tid i Hjertebjerg Præstegård og søgte herfra en forpagtning af en gård i Danmark. Han fik i denne periode af godsejer og landøkonom Hofman Bang tilbud om at undervise på hans landbrugsinstituttet på Hofmangave på Fyn. Fritz må have haft en god faglig viden.

Mens Fritz var i Norge lærte han Julie Lycke fra Drammen at kende. De forlovede sig og blev gift i 1855.

Fritz bosatte sig som landmand i Säffle i Värmland i Sverige. Han fik de følgende år tre døtre. I 1874 mistede han sin kone Julie.

Han havde stadig forbindelse med sin danske familie. I 1870'erne besøgte familien Beck ham i Värmland. Fra ca. 1890 eksisterer et familiebillede taget i København, hvor Fritz og formodentlig hans datter Gerda er med, sammen med kontorchef Beck og hans børn, Helene Philipsen-Prahm og hendes børn og svigerbørn, Johan Bernt og Kitty Holst og Helene Krohg.

Fritz Holst døde år 1900, 72 år gammel.

PEDER (PEER) NICOLAI HOLST, *1830-12-09, †1857-11-17.

Blandt sønnerne i Hjertebjerg var Peer den, der var rigest udstyret fra naturens hånd, både med begavelse og kunstneriske evner. Det var trist, han døde så ung.

I sine drengesår boede Peer i Vordingborg sammen med sin broder Otto, som var to år yngre; de gik i skole der. Senere boede de to også sammen i København, hvor de blev studenter. Han studerede først jura,

opgav det, og blev derefter stud. med..

Peer nød sine studenterår i fulde drag; han var med til mange studentergilder. Det var i de år, der var store skandinaviske studentermøder. Han var ven med Carl Ploug, og han var i 1851 i Christiania til skandinavisk møde, hvor han boede hos sin søster Amalia. Hun var gift med Georg Anton Krohg, som var leder af den norske skandinavisme.

I København var Peer med til mange baller, hvor han var meget feteret. Han var charmerende, velbegavet og belæst og tillige en påfaldende smuk ung mand, blandt venner kaldet "Københavns Adonis". Selv var han meget optaget af de unge piger, var ustandselig forelsket, men blev aldrig forlovet.

Han havde en lille poetisk åre og holdt meget af at skrive digte, f.eks. til studenterfester, til sine udkårne blandt pigerne, og han skrev flere gange sin fødeø Møns pris. Ligesom alle de andre Hjertebjergbørn elskede han sit hjem, sine forældre og søskende.

Peer fik tuberkulose omtrent samtidig med sin broder Otto. Da Otto døde i sommeren 1854, vidste Peer og familien, at han også havde tuberkulose. Han måtte opgive sine studier.

I efteråret 1854 blev han sendt til Italien, hvor varmen skulle gøre ham godt, men i det halve år han var i Rom, lå han de tre måneder i sengen efter en kraftig blodstyrtning. Da han var kommet på benene igen, rejste han til Schweiz, hvor han opholdt sig i flere måneder. Også her blev han et par gange meget syg og måtte holde sengen i længere tid.

Når man tager i betragtning, hvor syg Peer var, er det utroligt, så meget han fik ud af sin rejse. Han havde en udtalt skønhedssans, både når det gjaldt mennesker, natur og kunstværker, og han kunne finde udtryk derfor, der viser, at han havde ikke så lidt af et kunstner temperament.

I sine dagbogsnotitser fæstner han i malende billeder og i et poetisk sprog sine indtryk på papiret. Han beskriver f.eks. det festlige folkeliv i karnevalstiden i Rom og den storslåede natur i Schweiz. Her betages han, da han første gang ser "Alpenglühe" på de sneklædte bjergtoppe. Men han bliver melankolsk, når han føler sin afkræftethed og må bæres i bærestol, hvor de andre turister rider og går.

Peers optegnelser viser stor belæsthed i både klassisk og moderne

europæisk litteratur. Han lever i romantismens tidsalder og citerer ofte Byron og Heine. Han minder om disse digtere i temperament og livsholdning. Hans begavelse gik næppe i retning af universitetsstudier, snarere var han boheme og kunstner.

Han var dygtig til sprog, både fransk, tysk og engelsk, også italiensk klarede han fint. Han var ikke bange for at omgås alle de typer af mennesker, han mødte. Gladest var han dog for de kønne unge piger, som faldt for ham, når han kurtiserede dem; danse havde han ikke mere kræfter til.

I slutningen af 1855 bestemte Peer sig til at rejse til Cairo i Egypten sammen med en ven, hvis hans fader ville tillade det. Vennen rejste til Marseille for at få skibslejlighed til Alexandria, men inden Peer nåede Marseille, var vennen taget afsted, og Peer kunne ikke komme videre af mangel på penge. Gang på gang aftalte han med kaptajner på skibene, at han skulle med, men altid var der noget i vejen. Han håbede på at få sendt flere penge hjemmefra, men ventede forgæves. Han skrev derom i sin dagbog; han var syg og nedtrykt. Rimeligvis havde hans fader måttet sige stop til det store pengeforbrug. Peer blev boende en tid i en lille by Hyères ved kysten i Sydfrankrig nær Marseille. Her konsulterede han en fransk læge, og hans dagbog, som han skrev på rejsen, ender med håbet om, at denne læge kunne hjælpe ham til kræfter igen.

I sommeren 1856 var Peer i Hjertebjerg, og hans familie glædede sig over, at han havde det bedre. Samme sommer var broderen Christen hjemme fra USA, og da han rejste til Savannah til sit arbejde og for at gifte sig, rejste Peer med til St. Croix.

På St. Croix opholdt der sig mange danske, hvoraf flere var bekendte af familien Holst. Der var på den tid mange med brystsyge, som rejste til Vestindien med håbet om, at varmen skulle bedre deres sygdom. Peer var ikke begejstret for opholdet. Han var meget syg, og det er trist at læse hans breve derfra. Han havde opgivet at blive rask, men hvor længe kunne han leve? I det sidste brev han sendte hjem, skrevet 11. november 1857, fortalte han om, hvordan den gule feber greb om sig alle vegne på St. Croix. De to familier, han kom mest sammen med, turde han ikke besøge, da de var i dyb sorg over de slægtninge, de lige havde mistet af sygdommen. Den 17. november døde Peer selv af gul feber, 27 år gammel.

Du lille O paa Havets Blanke Vove
Med Favne Blomster paa din grønne Strand
Med Sølglene i dine Bøgeskove!
Jeg elsker dig; du er mit Fædeland

Du Barndomstjens med dine kjære Minder
Med Smertens og med Glædens høje Ljft!
Du! som maaske jeg aldrig meer gjenfinder,
Hvor følger du med Længsel dette Brjft! —

Hvo skal erstatte mig en elsket Moder &
En Moder sjön, som ingen trindt paa jord —
Hvo være skal mig arme Søster Broder,
Hvo tröste mig med værnethülde Ord? —

Ak! Alt hvad Hjertet har der kjört tilbage,
Blev der, hvor jeg seengang var Ljknelig,
Der, hvor Erindringer om fründne Dage
Et Paradis endnu kan skabe mig. —

Du lille O paa Havets Blanke Vove,
Hvor jeg saa første Morgenrödens Stjer
Og hvor jeg önsker sidste Sövn, at love
Og slumre ~~fast~~ min Moders Hjerte nær

Vil du ej glømme mig som i det Tjerne
Kan tænker dig, og aander for dit Skjeld?
O! Lad een venlig Aliften som een Stjerne
Opføge mig. Elan dit disse stotte Bjeld. —



OTTO HOLST.

Tegnet af deres moder *Helene Holst.*

PEER HOLST.



PEER HOLST.

Efter tegning af
Simont. Høves, 1855-56

OTTO THEODOR HOLST, *1832-10-30, †1854-06-20.

Otto blev kun 22 år. Han var den første af de 12 børn, som faldt fra. Hvad man ved om ham stammer udelukkende fra søsteren Gurlis breve.

Som barn gik han i skole i Vordingborg sammen med den to år ældre broder Peder. Han blev tidligt student og begyndte at studere i København. Han blev også cand. phil. november 1850, men fik en dårlig eksamen. Familien tog sig det meget nær, især da han skrev til dem, at det eneste, der interesserede ham, var at studere forstvæsen. Han fader mente det var et dyrt og langt studium med kun ringe udsigt til at få en god stilling.

I marts 1851 skrev Gurli til søsteren Amalia, at Otto var så glad for sit studium, nemlig forstvæsen. Forældrene havde altså alligevel bøjet sig. Otto skrev hjem, at han nød at færdes i naturen. Han havde vikarieret for en assistent ved en skovauktion og tjent sine første penge. I sommeren 1852 var Otto hjemme i ferien. Gurli skrev, at han skulle have fred på sit lille kammer, da han flittigt studerede, blandt andet botanik.

I marts 1853 kom Otto syg hjem. Han havde allerede i julen set mager og bleg ud, men da familien nu så ham, fik de et chok. Han var så afkræftet, at han dårligt kunne slæbe sig af sted. Han havde tuberkulose eller brystsyge, som man dengang kaldte det. Han blev omhyggeligt plejet, fik en masse levertran og blev fedet. I april blev søsteren Laura konfirmeret, og den 16. maj blev hans broder Nel gift, og familien var samlet i præstegården. Flere af dem f.eks. broderen Christen fra Amerika så Otto for sidste gang. I løbet af sommeren kom Otto sig meget, han så godt ud, var blevet tyk og rødkindet, familien håbede at sygdommen var overstået. Men i november 1853 fik Otto et tilbagefald, han hostede og kastede igen blod op, og det gik nu ned af bakke med ham.

Når familien var samlet om aftenerne i hjemmet, var Otto ikke glad, hvis for mange af familiemedlemmerne skrev breve; der blev for stille. De læste da højt eller snakkede, og Otto tegnede blandt andet portrætter af sine søskende. Han havde altid været glad for at tegne. I den tid Otto var syg, opholdt broderen Fritz sig en del i hjemmet. Han havde ellers arbejdet som landmand en tid i Norge og en tid i

Sverige. Fritz og Otto snakkede meget sammen, da de havde mange fælles interesser. Fritz skal have været enestående til at holde modet oppe hos Otto i de sidste måneder, han levede.

Otto døde den 20. juni 1854. Han blev begravet på kirkegården i Hjertebjerg, ved Elmelunde kirke.

HILMAR JOHANNES HOLST, *1834-12-27, †1906-11-16.

Mellem de 12 søskende fra Hjertebjerg var der et ualmindeligt smukt forhold indbyrdes. De store elskede de små, og de små beundrede de store. Hilmar var nummer otte i flokken, og mellem ham og Laura, der var nummer ni, var aldersforskellen fire år. Han hørte således til blandt de store, mens Laura og de tre endnu yngre hørte til de små. Gurli skriver, at han altid var en kærlig broder mod de små søskende. I breve, som han selv skrev på sine gamle dage, mindes han bl.a. deres leg på stylder i præstegårdshaven.

I 1849 blev Hilmar konfirmeret. Han var meget musikalsk, spillede smukt på klaver og spillede også fløjte. Desuden var han god til at tegne, snedkerere og skære i træ.

I 1852 var han i København, hans hørelse var dårlig og han gik til ørelæge, men hørelsen blev ikke bedre. Mens han var i København, søgte han optagelse på Kunstakademiet, men det mislykkedes. Senere ville han gerne på Veterinærhøjskolen, men det blev heller ikke til noget; måske på grund af hans tunghørighed.

I 1853 var han landbrugsmedhjælper på Marienborg på Møn, og han havde sikkert tænkt sig en tilværelse som landmand. En tid var han forpagter i Skåne.

I 1867 rejste Hilmar til New Zealand, hvor han levede i 39 år, resten af sit liv, som guldgraver. Lige til sin død håbede han på at gøre det store guldfund, som ville sætte ham i stand til at rejse hjem som en selvstændig mand. Hans broder Johan Bernt tilbød ham i 1903, sandsynligvis i anledning af at Hilmar nærmede sig de 70 år, en rejse til Europa og over Amerika hjem (600 dollars, 120 pund), men Hilmar tog ikke imod tilbudet.

I breve, som Hilmar fra 1899 til 1906 skrev til sin søster



HILMAR HOLST.

New Zealand, 1903.



HILMAR HOLST.

Helene, får man et godt indtryk af ham selv og det liv, han førte. Han boede i sit eget lille hus, som må have været meget primitivt. Engang han sidder og skriver, falder skorstenen ned på grund af storm. Han skriver, at han nu har været ude at sætte den op. Det var ikke så svært, da den bestod af et jernrør og nogle jernplader. Fra hans veranda, som jo vendte mod nord for at få sol, havde han den skønneste udsigt med bjergene som baggrund. Han kunne aldrig blive træt af at se derpå, og han tegnede denne udsigt flere gange. Vejen til Kumara gik lige nedenfor hans have, så han kunne se, hvem der passerede forbi.

Han var meget stolt af sin have, stak mange asparges, dyrkede kartofler og grøntsager og en mængde blomster og buske, bl.a. syrener, gyldenlak, levkøj, stedmoderblomster og påskeliljer; blomster som mindede ham om præstegårdshaven på Møn.

Om sit arbejde skrev han, at det altid var det samme og meget anstrengende. Guldgraverne havde hver deres grubelod (claim), hvori de sprængte tunneler og søgte efter guld, hvad de også fandt, men kun i så små mængder, at de lige kunne leve deraf. Selv var han stor og kraftig og ved godt helbred. Han havde kun en enkelt gang haft lungebetændelse.

Hans tunghørighed plagede ham en del og var skyld i, at han følte en vis ensomhed. Der er ingen tvivl om, at Hilmars dårlige hørelse har hæmmet ham flere gange i hans liv, også i hans ungdom. Han skriver et sted i et brev fra New Zealand, at han tjente en del ekstra ved at kortlægge undergrunden ved guldminerne, og at han havde haft tilbud om at være agent for et firma og samtidig tegne kort, men han måtte opgive det på grund af sin tunghørighed.

Efter en pause på 14 år skrev han regelmæssigt til sine søskende Nanna, Johan Bernt og Helene, og da han var ivrig efter at læse, sendte de ham tidsskrifter og bøger, bl.a. fru Heibergs og fru Sørdrings erindringer. Han korresponderede også med søstrene Helene og Amalia Krohg, med Helene Beck og med Inger og Frederik Philipsen-Prahm på Java. Han sendte Inger frimærker, og hun sendte ham Illustreret Tidende. Engang bad han søsteren Helene sende sig en fransk parlør, så han kunne forbedre sit talesprog. Han læste fransk lige så godt som engelsk og tysk.

I sine breve skrev han meget om sin barndom, og han ønskede inderligt, at han kunne mødes med sine søskende, og at de sammen kunne

mindes og opfriske deres dejlige barndom og ungdom på Møn.

De sidste syv måneder han levede, lå han på hospitalet i Kumara for dårligt hjerte. Han vidste, han skulle dø og skrev et afskedsbrev til sine søskende.

Efter Hilmars død sendte hans bedste ven, en tysk slagter Seebäck meddelelse derom til Nanna von der Hellen i Hamburg. Han skrev, at Hilmar Holst havde været meget afholdt, og at han absolut ikke havde været et ulykkeligt menneske. Han sendte en smuk nekrolog, som havde stået i en New Zealandsk avis:

November 16, 1906.

There passed away at the Kumara Hospital this morning one of the hardy pioneers in the person of Hilmar Johannes Holst at the age of 71 years. Deceased was a native of Denmark, the son of a Lutheran clergyman, and was a highly educated man. He was as honest as the day is long and was always highly esteemed for his manly straightforwardness. He came to the coast 39 years ago, settling first at German Gully, near Waimea. From there he came on to Kumara where he has followed the vicissitudes of a miner until compelled to seek treatment in the hospital, about 7 month ago. Holst was considered one of the best educated men in the district, he was a clever linguist, speaking several languages fluently; in surveying he was pronounced unerring and he was much sought by the miners to do their surveying. In former days he also did a good deal in illuminated addresses (kalligrafering), and he was exceptionally good in carving figures on walking sticks etc. He was at one time a member of the Dillmanstown Band.

LAURA HOLST g. BECK, *1838-02-02, †1879-07-09.

Af søstrene fra Hjertebjerg var Laura den smukkeste. Allerede da hun var 13-14 år kunne alle se, at hun var en skønhed. Brødrene var stolte af hende, og Gurli skrev et sted i sine breve, at Lauras hår var så smukt, som hår kunne være. De lyse lange krøller hang tæt omkring hendes hovede. Lauras skønhed udelukkede dog ikke, at hun var en frisk ung pige. Med kasketten trykket ned over krøllerne huggede hun brænde, og hun var den dygtigste til at springe over havebænken.

På ballerne var hun omsværet, og som 16-årig på et bal hos forpagteren på Liselund, dansede hun cotillondansen med Ludvig Beck, som allerede dengang havde tabt sit hjerte til hende. Han var løjtnant, havde



LUDVIG BECK.



LAURA BECK f. HOLST.



været med i krigen 1848 og var nu landbrugsmedhjælper på godset Klintholm på Møn. Af og til kom løjtnanten ridende til Hjertebjerg Præstegård. Her måtte han spille l'hombre med provsten, skønt han meget hellere ville være sammen med Laura. Han var 15 år ældre end hun. I 1856 blev de forlovede, og i 1857 holdt de bryllup i præstegården.

Man kunne tro, at Lauras liv ville blive en dans på roser, men det blev ikke tilfældet. De første år af deres ægteskab var fulde af skuffelser. De boede først på Masnedøgård, som Ludvig Beck havde købt, men misvækst tre år i træk gjorde, at han måtte skille sig af med den, og han havde stor gæld.

Mange sorger havde de også. Nogle måneder efter brylluppet mistede Laura sin yndlingsbroder Peer, året efter broderen Nel, og i 1859 og 1861 søstrene Gurli og Amalia.

I flere år søgte Ludvig Beck at få en stilling, men det var svært. Ustandselig måtte de flytte, og Laura søgte flere gange tilflugt i præstegården, f.eks. ved hendes to første børns fødsel.

I 1860 fik Ludvig Beck ansættelse ved jernbanerne i Skive. Her boede de et par år, var glade og havde fået gode venner, men penge havde de ikke mange af.

I 1862 blev datteren Helene født, men umiddelbart derefter mistede de sønnen Nel, der var to år. Året efter blev Ludvig Beck indkaldt til krigstjeneste.

Laura søgte igen husly hos forældrene, som nu var flyttet til en lejlighed i Pilestræde i København. Her kneb det med plads til at have en moder med to små børn boende.

Efter krigen 1864, hvor Ludvig Beck var blevet kaptajn, vendte de tilbage til Skive. Han forflyttedes derefter til Nyborg, senere til Kolding som stationsforstander, og først i 1869 begyndte det rigtig at lysne for familien, idet Ludvig Beck fik ansættelse som fuldmægtig ved bogholderikontoret ved Statsbanerne i Århus. Der blev de boende til 1884.

Hver gang familien indrettede et nyt hjem, gjorde Laura alt for med små midler at gøre det hyggeligt for mand og børn. I sine erindringer skriver datteren Helene om moderen, som hun husker hende, mens de boede i Århus:

Mor var vores liv. Hun lærte os at elske naturen, lærte os os at samle blomster, som vi pressede, satte på papir og skrev navne under. Hun dansede med os, spillede for os sine små melodier, som vi elskede. Og hvor husker jeg vintereftermiddagene, inden vi tændte lys, når ilden lyste fra kakkelovnen, og vi 3 børn sammen med hende gik op og ned ad gulvet og sang fædrelands- og andre sange, lykkelige lille hjem!

Hvad udrettede hun ikke! Hun var alt for far, som var lidt skrøbelig; hun var alt for os børn. Hun syede, strikkede og reparerede alt for os alle.

Hun læste meget, særlig poesi og engelsk litteratur, og så var hun midtpunktet i sin søskendeflok, som endnu var stor, hun skrev til dem alle.

Til det daglige liv hørte, at familien Beck på klokkeslet gik en temmelig lang tur i al slags vejr på alle årstider. Ludvig Beck var strengt opdraget hjemmefra, og senere havde han været ved militæret; det havde sat sit præg.

Familien Becks læge havde kendt Lauras broder Peer Holst; han havde fulgt hans og hans søskendes sygdom og død. Han anbefalede lange ture for Lauras helbreds skyld. Mange af disse ture mindedes børnene med glæde, f.eks. til strand og skov ved Marselisborg. Familien havde fribilletter til jernbanerne, det blev også benyttet. De gjorde da længere udflugter bort fra Århus og havde madkurv med.

Flere somre boede de i Sveibæk, hvor de lejede sig ind på en bondegård. Her på Silkeborgsøerne sejlede de og fiskede og havde det dejligt.

Lauras og Ludvig Becks ældste søn var imidlertid blevet student og læste medicin i København. At Laura holdt sig ungdommelig viser denne lille episode: En af sønnen Andreas's kammerater kom og ringede på døren; da Laura lukkede op, spurgte han: *Må jeg tale med deres broder?* Dette morede Laura sig meget over.

I efteråret 1878 var datteren Helene 16 år gammel, hun rejste til København for at få en uddannelse på Zahles Privatlærerindekursus og boede hos sin moster Helene. Hun var meget knyttet til sin moder, og følte sig slet ikke som voksen endnu. Sønnen Ludvig var 12 år. Så skete det, at Laura igen ventede et barn. Familien glædede sig, datteren Helene måske allermest. Den lille pige blev født 24. juni, men 14 dage efter døde Laura. Hun var 41 år.

Da Lauras søstre Gurli og Amalia døde fra mand og små børn, havde en voksen faster udfyldt pladsen som husmoder og moder for børnene, men her var det en ung pige på 16½ år, som måtte påtage sig at passe hjemmet, faderen, som da var 56 år, to brødre og en nyfødt søster. Intet under, at det næsten var for stor en byrde for datteren Helene. Hun klarede det imidlertid, selv om det sikkert satte sit præg på hende for livet.

Sammenholdet i familien Holst svigtede heller ikke nu. Kusinen Helene Krohg fra Norge kom til Århus og hjalp Helene det første år.

Livet i hjemmet blev ført videre så vidt muligt som i Lauras dage. Der var jo kommet en mere, nemlig den lille søster Laura. Hun skulle passes og kunne volde bekymringer, men hun var også til megen adspredelse og opmuntring.

Ludvig Beck og datteren Helene havde den tilfredsstillelse, at brødrene Andreas og Ludvig, den sidste var også blevet student og læste i København, søgte hjem på fridage og i ferierne og glædede sig over at være der.

I 1884 blev Ludvig Beck forflyttet til København. Han var allerede i 1879 lige før Lauras død, blevet forfremmet til kontorchef ved Statsbanerne. Familien Beck fik et dejligt hjem i København, hvor slægt og venner ofte samledes.

Ludvig Beck levede sammen med sine døtre Helene og Laura til sin død i 1904; han var da 80 år gammel.

NANNA HOLST, g. 1^o WEBER, 2^o von der HELLEN, *1840-03-29, †1911-02-21.

Følgende beskrivelse af Nanna von der Hellen, f. Holst er nedskrevet af hendes barnebarn Nanna Strauss, f. von Schröder i 1973:

Da ich in Hamburg aufgewachsen bin und Grossmutter als Frau von der Hellen dort auch lebte, habe ich Erinnerung an sie und Grossvater von der Hellen.

Grossmama war der geliebte Mittelpunkt ihrer Kinder und deren Familien und deren Freunde, die sie alle zärtlich 'Frau Mütschi' nannten. Grossmama sah so hübsch aus mit ihrem vielen, lockigen weissen Haar, das sie zu einem Knoten drehte und mit wenigen Nadeln auf dem Kopf befestigte. Wenn Grossmama uns besuchte, trug sie einen eleganten, schwarzen Umhang, unter dem dann viele Packetchen mit Geschenken u.s.w. hervorkamen. Das



CHRISTIAN WEBER.



NANNA WEBER f. HOLST
med ERNEST. 1864.

muss dann schon nach dem Tod von Grosspapa von der Hellen gewesen sein. Grossmama liebte ihren Garten mit Blumen, sie liebte Freude zu bereiten und Geselligkeit. Fast jeden Sonntag waren die Familien ihrer Kinder in Hamburg (von Schröders, Schlägers), Nanna noch unverheiratet und Gustav auch noch unverheiratet, zum Essen bei ihr zu Gast. In der Zeit der Ehe mit von der Hellen, bewohnten sie ein grosses Haus im Stadtteil Uhlenhorst, das auch gross geführt wurde, und Leben herrschte mit Aufführungen, Festen u.s.w. Grosspapa von der Hellen war selbst künstlerisch veranlagt und bekannt oder befreundet mit Künstlern. Sein Beruf war Kaufmann, aber er soll wahrscheinlich in der Jugend bewogen haben, Schauspieler zu werden.

Nanna Holst var den tredje yngste af børnene i Hjertebjerg. Hun blev i sin barndom ikke så fremhævet som søsteren Laura, der var så smuk, eller som søsteren Helene, der jo var den yngste. Man har indtryk af, at hun med sin fornuft, sin godhed og sit rolige væsen har forstået at hævde sin plads i flokken.

Nanna blev gift i 1863, året efter at forældrene var flyttet fra Hjertebjerg. Hendes bryllup blev holdt i København, hvor hun blev gift med Christian Weber, som var 15 år ældre end hun. Christian Weber var født i Hannover og nedsatte sig som købmand i Savannah i Georgia, USA. Der blev han ven med Christen Holst. Under borgerkrigen 1861-65 rejste Christian Weber til Manchester i England, hvor også Christen Holst havde slået sig ned. Han har gennem vennen Christen Holst truffet Nanna.

Nanna fik sit første barn Ernest i København sommeren 1864. I efteråret 1864 rejste hun til Manchester; hendes søster Helene rejste med og boede hos hende i et halvt år. I slutningen af 1865 bosatte Nanna og Christian Weber sig i Hamburg, hvor de blev boende resten af deres ægteskab, som kun varede i seks år. I 1866 blev datteren Helene født i København, og i årene 1867 og 1869 fik Nanna i Hamburg sønnerne Hermann og Georg.

Den sidste søn blev født i marts. Ved juletid blev alle børnene og Christian Weber meget syge af mæslinger, Christian Weber døde juleaften og sønnen Georg 1. juledag 1869. Nanna var nu alene med tre små børn. Hendes mand havde været velstående, og han lod før sin død bygge et hus i Fährstrasse, som dog endnu ikke var helt færdigt. I 1870 flyttede Nanna ind i det.

I 1875 blev Nanna igen gift med en købmand i Hamburg, Washington von der Hellen. Han var født 1834. Som 20-årig kom han til Rio de Ja-



NANNA von der HELLEN f. HOLST.



WASHINGTON von der HELLEN.

neiro, hvor han var i et tysk firma i ti år. Dernæst var han en tid i London. I 1865 grundlagde han i Hamburg sammen med Gustav von Lind firmaet von Lind & Co., som han senere bestyrede alene til sin død i 1900. Firmaet var et oversøisk import- og eksportfirma, som især handlede med Sydamerika. Det overgik efter von der Hellen's død til hans svigersøn Joh. von Schröder, og hans kone Nanna von der Hellen. Senere indtrådte Gustav von der Hellen i bestyrelsen. Firmaet havde 100 års jubilæum i 1965, men ejedes da ikke mere af familien.

De følgende år fik Nanna tre børn, som voksede op i det smukke hjem i Hamburg, som hendes datter Nanna, gift Reiche har beskrevet som følger:

Unser Elternhaus in der Fährstrasse in Hamburg in den 80er und 90er Jahren.

*Motto: Kennst Du das Haus?
Auf Säulen ruht sein Dach
Es glänzt der Saal
es schimmert das Gemach ...*

Wenn ich daran zurückdenke, ziehen die Goetheschen Verse durch mein Gemüt, als wären sie darauf gedichtet; und als Kind glaubte ich ganz fest, dass es das schönste Haus in Hamburg wäre. Es lag in einem geräumigen Garten mit schattigen Sitzplätzen, zu dem zwei Pforten führten: eine hohe, doppeltürige links, durch die bei Gesellschaften die Droschken hereinführen; eine kleine Fussgängerpforte rechts neben einem hübschen Pavillon, den die Eltern auf einer Ausstellung erworben hatten. Das stattliche weisse Haus mit den 5 Fenstern Front, zwei Stockwerken und einem Mansardengeschoss hatte eine Veranda, deren Säulen einen grossen Balkon trugen, der im Sommer mit buntblühenden Blumenkästen geschmückt war. Aus unserem Spielzimmer fiel der Blick auf Geranien, Pethunien, Lobelien und Kapuzinerkresse, deren Früchte wir den Puppen auf kleinen Muscheln anrichteten. Eine herrliche Glyzinie umrankte die Säulen - wie gern sassen wir da mit unserem Hausbesuch aus Uebersee an warmen Sommermorgen, und ich erinnere mich, dass eine alte Näherin, die einmal geflickte Wäsche brachte, auf die Frage meiner Mutter: 'Nicht wahr, wir wohnen hier hübsch?' ausrief: 'Wie im Paradiese!'. Eine Treppe, deren Wangen mit weissen Kübeln von Hortensien und Agapanthus geschmückt waren, führte an der Veranda vorbei ins Erdgeschoss. Links lag das Kaminzimmer, ein kleiner Raum zum Empfang von Besuchern; es trug Familienbilder und Landschaften an den Wänden. Daran schloss sich der blaue Salon an mit Seidendamastmöbeln, einer wertvollen Boule-Uhr, einem eingelegten runden Tisch und viele Olgemälden ... Nach hinten lagen zwei Nordzimmer, der grosse Saal mit grosser Kristalllichterkrone und Armleuchtern und Luftheizung unter den Fensterbänken; das war in unserer Kindzeit etwas Besonderes.

Nanna von der Hellen holdt gennem årene forbindelsen ved lige med alle sine søskende og deres familier. Hun hjalp mange af dem med nyttige pakker og gaver. De havde det økonomisk ikke så godt som hun.

I år 1900 mistede Nanna sin mand; hun flyttede da fra huset i Fährstrasse til et mindre, hvor hun boede sammen med sine børn, døtrene Nanna og Dora og en tid sammen med sønnen Gustav.

Da Nannas søster Helene i 1899 havde mistet sin mand, rejste hun fra Java til Danmark. Det var da naturligt, at de to søstre havde en del med hinanden at gøre. Helene Philipsen-Prahm var flere gange på kortere besøg i Hamburg. Nanna von der Hellen og hendes datter Nanna tilbragte flere gange sommeren i Danmark sammen med søsteren Helene og dennes datter Helene, altså to Nanna'er og to Helener. De var på Møn sammen og et par somre i Tisvildeleje i Nordsjælland, hvor Helenerne havde lejet sommerhus. Lille Nanna og lille Helene var jævnaldrende og var begge malerinder, og de brevvekslede med hinanden hele livet.

Nanna von der Hellen havde i Hamburg med årene fået en stor familie, som hun omgikkes og havde megen glæde af.

Hun døde i 1911 i Hamburg.

JOHAN BERNT HOLST, *1842-04-18, †1919-09-28.

Johan Bernt var den næst yngste af de 12 Hjertebjergbørn. De søskende, som stod ham nærmest i alder, var de tre søstre: Laura, Nanna og Helene. Derfor har han nok som eneste dreng søgt at gå sine egne veje. Han var en smuk og frejdig dreng.

I 1856, da han var 14 år, blev han sendt til søsteren Amalia Krohgs hjem i Christiania (Oslo) for at fuldende sin skolegang. Man må formode, at han blev sendt så tidligt hjemmefra, fordi der i præstegården i de år var to brødre, som havde tuberkulose. Broderen Otto døde i 1854, og broderen Peer var på det tidspunkt angrebet af sygdommen og døde i 1857. Johan Bernt har sikkert befundet sig godt i det Krohgske hjem og fik også afsluttet sin skolegang. I 1860, da han var 18 år, rejste han sammen med sin broder Christen, der var hjemme i Danmark på besøg, til Amerika. Her uddannede han sig som



JOHAN BERNT HOLST og KITTY HOLST f. BACHUS.
U.S.A. 1878.



To svogre 1864-65.

JOHAN BERNT HOLST PETER PHILIPSEN



Tre søstre 1864.

HELENE HOLST NANNA WEBER LAURA BECK

strimmel. Når hun sad og syede eller snakkede, havde hun ofte et smukt stærkt farvet romersk sjal over skuldrene. Hun havde kridhvidt krøllet hår, sat med en knude i nakken.

Min farmor havde et intelligent ansigt, var køn, ja nærmest smuk med en markeret næse og en smal mund. Hun kunne godt se lidt streng ud, men hvis man bag brillerne så hendes øjne, var de milde og kærlige. Hendes væsen var stille og beskedent, hun var utrolig hjælpsom og uegennyttig, men hun havde dog sine egne bestemte meninger, både om mennesker og om problemerne i tiden.

Da Helene blev født var hendes moder 45 år og hendes fader 61 år, men man mærkede ikke, at hun var blevet forkælet, skønt hun var den yngste og sin moders øjsten. Hun fik senere i livet rig lejlighed til at vise, at hun kunne stå på egne ben.

I 1862 flyttede præstefamilien til København og boede først i Pilestræde; det kom til at indvirke på Helenes skæbne. Skråt over for, også i Pilestræde, boede grosserer Philipsen, gift med Marie Ibsen, datter af pastor Ibsen i Lyngby. I hjemmet var der syv drenge, og det varede ikke længe før en af disse, sønnen Peter, fik interesse for Helene, og hun var også ivrig efter at kigge op til kvisten i genbohuset. I 1864 blev Helene og Peter Philipsen forlovede, og 3. maj 1867 blev de gift.¹⁾

Allerede i 1871 rejste Peter til Java for at nedsætte sig som købmand i Batavia, og i 1874 rejste Helene med deres to små sønner Frederik og Viggo ud til ham. På Java fik Helene sønnen Louis og datteren Helene; men i 1878, da lille Helene kun var et år gammel, rejste hun igen til Danmark med alle fire børn. Peter håbede at kunne følge efter til Europa i løbet af få år.

Peter Philipsen arbejdede nu som planter og administrator på te- og kaffeplantager og de tilhørende fabrikker på Java, men på grund af nogle uheldige pengeanbringelser i nogle tinminer på Sumatra mistede han så mange penge, at det varede 14 år, inden han fik sin gæld betalt og kunne rejse til Danmark.

I de år, Helene levede i København adskilt fra sin mand, boede hun med sine børn i en villa på Martinsvej ved Sørerne i København. Hun var ikke velforsynet med penge, skønt hendes mand sendte

1) I 1892 fik Peter Philipsen kgl. bevilling til at kalde sig og sin familie Philipsen-Prahm.

alt hjem, hvad han kunne undvære, for at børnene kunne få en god skolegang og videre uddannelse.

Helene viste i disse år, hvor dygtig hun var til at klare sit hjem og opdrage sine fire børn. Desuden var hun altid parat til at hjælpe andre, og hendes hus stod åbent for hendes egen og hendes mands familie og for mange gamle venner fra årene på Møn. Når brødrene Christen og Johan Bernt kom på ferie fra Amerika, boede de hos hende.

Helene holdt meget af sin svigermor Marie Philipsen. Hun kom ofte i hjemmet på Martinsvej, og hun var meget glad for sine børnebørn, og til hende kunne Helene henvende sig, hvis hun havde brug for trøst eller gode råd. Svogeren Harald Philipsen var læge for børnene, og i sommerferierne blev drengene sendt til Kværndrup Præstegård på Fyn hos Jeremias og Elise Wøldike eller til Marcus Wøldike på Hågerup Præstegård, også på Fyn. Der var drengene meget glade for at være, og der traf de mange fætre og kusiner.

Imidlertid voksede børnene til, og da Peter Philipsen i 1892 kom til Danmark fra Java, kunne han knap kende sin familie igen. Hans kone Helene var stadig ungdommelig, men hun var blevet næsten hvidhåret. De to ældste sønner var begge forlovede og omtrent færdige med deres embedseksaminer som læge og jurist. Hans datter, som han huskede som et-årig, var blevet 15 år. Peter var kun et par måneder i Danmark. I foråret 1892 rejste han med sin kone Helene og de to yngste børn til Java, og Helene og Peter fejrede deres sølvbryllup, da de sejlede gennem Suezkanalen.

Javaårene fra 1892 til 1899 har sikkert været meget lykkelige for Helene og Peter. De var efter 14 års adskillelse igen forenede, og de havde deres to børn Louis og Helene hos sig. Louis hjalp sin fader i kaffe- og teplantagerne, og Helene malede og var meget botanisk interesseret. De boede meget smukt oppe i bjergene, hvor der også var et godt klima og frodig plantevækst. Lille Helene hentede orchideer i skovene og plantede i deres have.

Sønnen Frederik var blevet gift og havde bestemt sig til at arbejde som læge på Java i hollandsk tjeneste. Familien på Java glædede sig meget til sønnens og svigerdatterens ankomst, så manglede de kun Viggo for at være samlede. Viggo havde stilling i København. Men samværet og glæden derved var kun kort, kun godt et år. I 1899 døde Peter Philipsen. Nogle javanske arbejdere blev begravet af et jordskred

Peter sprang ned for at hjælpe, men blev selv dræbt. Efter sin mands død rejste Helene sammen med datteren Helene tilbage til Danmark. Sønnen Louis blev på Java, hvor han blev gift og boede det meste af sit liv.

Årene i Danmark var gode år for Helene. Hun levede et harmonisk liv sammen med datteren, og økonomisk var hun rigtig godt stillet, dog levede de i det daglige meget enkelt ligesom i barndomshjemmet på Møn. De to Helener fik en dejlig stor lejlighed på Østerbro i København. De havde mange smukke gamle møbler og dejlige malerier, flest af svogeren Theodor Philipsen. De havde plads nok til logerende gæster, og hjemmet var igen åbent for familie og venner.

De to Helener var også på længere ophold i udlandet. De boede f.eks. over et halvt år i Paris og var flere måneder i Italien. Datteren Helene var elev på Kunstakademiet i København. Hun malede og studerede kunst. De havde både i Paris og Italien længere besøg af maleren Theodor Philipsen.

Om sommeren boede Helenerne i pensionat på landet, flere gange sammen med Johan Bernt og Kitty, som kom fra Amerika. I 1908 fandt Helene og datteren et hyggeligt lille fiskerhus i Tisvildeleje, hvor de herefter boede til leje 2-3 måneder hver sommer. Her havde de også mange gæster, bl.a. Nanna von der Hellen og hendes datter Nanna. Theodor Philipsen og Sophus Philipsen og hans datter Margrethe, søstre Helene og Laura Beck, samt søstre Helene og Amalia Krohg fra Norge.

Lille Helene malede motiver fra klitterne og fra Tisvilde Hegn, og gamle Helene fulgte med med de to små foxterriere - hun sad så og læste eller syede, medens datteren malede.

I efteråret 1914 fik Helene kræft i sit ene ben. Benet blev sat af over knæet, og hun fik en protese, som hun klarede sig godt med i et par år. Så viste det sig, at sygdommen havde bredt sig til lungerne, og hun døde sommeren 1917, 72 år gammel.



To søstre. Tisvildeleje 1908.

NANNA von der HELLEN

HELENE PHILIPSEN-PRAHM

SLÆGTSLISTER

GEORGINE KATHRINE KROHG, *1774-10-18, †1819-08-23 (datter af oberst NICOLAI FREDERIK KROHG, *1732, †1801 og ANNA MEINCKE, *1743, †1823, Munkvold, Trondhjem. 14 børn) ~ 1^o toldkasserer JOHANNES BLUHME, som døde af tyfus efter 9 måneders ægteskab. En søn JOHANNES, død som et-årig. 1797-05-24 ~ 2^o NIELS TØNDER LUND, *1749-10-30, †1809-01-10 (søn af pastor LAURITZ LUND, *1717, †1765 og ELLEN TØNDER, *1725, †1787, Trondhjem). Etatsråd, omkom på søen ved overfart fra Løkken til Norge, hvorhen han var sendt som regeringskommisær af Frederik VI. 5 børn.

- I 1 HELENE TØNDER LUND, *1798, † $\frac{1}{2}$ år gammel.
- I 2 ANNA HELENE NICOLINE TØNDER LUND, *1800-06-07, †1875-05-24.
Se senere.
- I 3 LAURA FREDERIKKE TØNDER LUND, *1803-04-17, †1831-09-30 i Trondhjem.
- I 4 THEODORA CHRISTIANE TØNDER LUND, *1805, † 2 $\frac{1}{2}$ år gammel af strubehoste
- I 5 NICOLAI FREDERIK TØNDER LUND, *1807-08-28, †1809-02-00 af strubehoste
-
- I 2 ANNA HELENE NICOLINE TØNDER LUND, *1800-06-07, †1875-05-24, 1817-08-12 ~ PEDER NICOLAI (PEER) HOLST, *1784-08-12, †1872-12-22. Sognepræst i Elmelunde, Møn. Bolig Hjertebjerg Præstegård. (Søn af professor theol. ANDERS CHRISTEN MORTENSEN MØLLER HOLST, *1750, †1803, Randers. 1780 ~ SOPHIE AMALIE TROJEL, *1758, †1822. 6 børn, som alle kaldte sig Møller Holst med undtagelse af Peder Holst.) 12 børn.

- II § NIELS (NEL) TØNDER LUND HOLST, *1820-10-02, †1858-07-17.
Kaptajn, toldkontrollør ved Kiel. 1853-05-16 ~ LOUISE SOPHIE
RAFN, *1831-02-18, †1907-09-21. 3 børn.
- III 1 PEDER NICOLAI HOLST, *1854-03-23, †1926-04-28, civilingeniør,
direktør i Nielsen & Winther. 1884-06-23 ~ 1^o CECILIE HINRICHSEN,
*1863-05-01, †1945-04-19. 2 børn. Ægtesk. opl. 1897. 1900-12-31
~ 2^o FREDERIKKE OLSEN, *1877-01-25, †1952-02-03. 1 barn.
- IV 1 ELLA HOLST, *1885-06-06, 1910 ~ VIGGO LOFT, *1885-05-02,
†1967-09-23, overretssagfører. 3 børn.
- V 1 VAGN LOFT, *1915-09-24, informationschef på Carlsberg. 1946-05-22
~ CYNTHYA BAYMAN, *1922-07-30, Sydafrika. 3 børn.
- VI 1 MICHAEL LOFT, *1948-01-11.
- VI 2 MARTIN LOFT, *1949-09-29, bibliotekar.
- VI 3 MARK LOFT, *1958-06-16.
- V 2 BIRGIT LOFT, *1921-08-22. 1946-06-01 ~ BENT LAUEST, *1921-05-22,
civilingeniør. 3 børn.
- VI 1 SUSANNE LAUEST, *1946-12-04. 1968-09-14 ~ MICHAEL SONNE SCHMIDT,
*1939-08-19. 1 barn.
- VII 1 THOMAS SONNE SCHMIDT, *1971-09-07.
- VI 2 JAN LAUEST, *1949-06-03. 1971-09-28 ~ SUZANNE MUNKSNÆS,
*1950-04-28.
- VI 3 IBEN LAUEST, *1953-05-29.
- V 3 ARNE LOFT, *1923-08-08, ingeniør i USA. 1948-10-30 ~ HELEN
ELIZABETH STUART, *1923-11-23, USA.
- VI 1 ANDREA LOFT, *1951-08-05.
- VI 2 ERIC LOFT, *1954-06-26.
- VI 3 LINDA LOFT, *1963-11-19.
- IV 2 HENNING HOLST, *1891-10-25, civilingeniør. 1938-03-04 ~ ELLEN
KAAS, *1912-04-01, gymnastiklærerinde.
- IV 3 NIELS HOLST, *1901-12-24, grosserer, ugift.
- III 2 CARL EMANUEL HOLST, *1855-10-19, ugift.

- V 3 EVEN KROHG, *1934-08-13, gift. 2 børn
- V 4 MORTEN KROHG, *1937-08-18, maler, gift, 2 børn.
- III 3 STINE MARIE KROHG, *1854-12-29, †1927-05-10. ~ JOHANNES WASHINGTON THRANE, *1858-12-30, †1918-03-30, direktør i Norske Liv. 2 børn.
- IV 1 MARIE (LILLEMOR) THRANE, *1892-12-21, †1972-10-04, 1919-05-27 ~ NILS SOLBERG, *1888-02-30, †1961-09-29, aktuar, assisterende direktør i Norske Liv. 2 børn.
- V 1 JAN SOLBERG, *1920-12-29, †1944-09-11, stud. techn., fenrik, faldt i krigen.
- V 2 SIGRID SOLBERG, *1923-03-15, arkitekt. 1945-08-08 ~ CARL CHRISTIAN BERNER, *1917-08-11, arkitekt. Ægtesk. opl. 1962. 1 barn.
- VI 1 STINE MARIE BERNER, *1957-09-26.
- IV 2 MARTHA KRISTINE THRANE, *1899-04-23, cand. jur. i Norske Liv, ugift.
- III 4 NANNA KROHG, *1859-01-13, †1868-06-28.
- III 5 SOPHIE AMALIA HOLST KROHG, *1861-04-22, †1946-04-00, ugift, lærer.
-
- II 3 GEORGINE CATHRINE (GURLI) HOLST, *1824-05-18, †1859-03-29, 1854-09-14 ~ JEREMIAS WØLDIKE, *1819-06-05, †1887-04-02, sognepræst i Kværndrup, Fyn (1879-1887). Hobby: pomologi. 3 børn. 1876-04-05 ~ 2^o ELISE MØLLER HOLST, *1833-08-23, †1908-03-15. Ingen børn.
- III 1 DOROTHEA (THEA) ELISABETH WØLDIKE, *1855-09-14, †1928-03-05. 1878-08-20 ~ NIELS PETER ANDERSEN GADE, *1854-09-27, †1935-09-18, lærer og præst i Øster Hornum ved Nibe. I nogle år i USA. 8 børn.
- IV 1 ELISABETH KATHRINE GADE, *1879-04-06, †1964-06-24, lærer i Svendborg, ugift.
- IV 2 GURLI SOPHIA GADE, *1882-05-14, †1967-05-05, 1909-11-30 ~ JOHANNES BROSETH JOHANSON, *1884-06-02, †1947-08-30, gård-ejer i Westby, Montana, USA. 8 børn, 2 døde som spæde.

- V 1 ELIZABETH MATHILDA JOHANSON, *1913-12-09, 1938-12-09 ~ VERNON BRENTESON, *1913-06-01, gårdejer i Plentywood, Montana, USA. 1 barn.
- VI 1 DUANE VERNON BRENTESON, *1942-08-11, 1961-06-10 ~ CAROL ODEGAARD, *1942-04-10. 3 børn.
- VII 1 LINDA JO BRENTESON, *1961-09-06.
- VII 2 JULIE ANN BRENTESON, *1964-01-30.
- VII 3 SHIELA KAY BRENTESON, *1969-12-20.
- V 2 HAROLD PETER JOHANSON, *1915-02-11, gårdejer i Westby, Montana, USA. 1936-02-11 ~ ESTHER BREDEVEIN, *1917-11-17. 2 børn.
- VI 1 LYLE HAROLD JOHANSON, *1936-10-12, 1955-05-20 ~ LOUISE SCHNITTGEN, *1936-08-05. 2 børn.
- VII 1 BETTY ARLENE JOHANSON, *1955-12-17.
- VII 2 BRIAN LYLE JOHANSON, *1956-12-07.
- VI 2 MARLENE VERDELLE JOHANSON, *1938-01-19, 1956-02-12 ~ CHARLES BENNETT, *1934-02-24. 3 børn.
- VII 1 SHERRY DENISE BENNETT, *1956-09-29.
- VII 2 KEITH CHARLES BENNETT, *1958-06-03.
- VII 3 DEBRA LYNN BENNETT, *1959-08-19.
- V 3 RUTH JOHANNA JOHANSON, *1917-10-05, 1936-09-14 ~ ARNOLD RUKKE, *1907-10-20, først gårdejer i North Dakota, senere bosat i Everett, Washington, USA. Ingen børn.
- V 4 ERNEST OSCAR JOHANSON, *1919-02-19, bilbranchen, Missoula, Montana, USA. 1947-03-07 ~ ELLEN KING, *1920-11-05. 1 barn og 2 børn adopt.
- VI 1 JOY ADELE JOHANSON, *1951-09-26. 1972-12-20 ~ ROY SPAULDING, *1947-12-23.
- VI 2 FAYE ELLEN JOHANSON, *1941-08-16. ~ WILLIAM PALMER. 1 barn.
- VII 1 LILA JO ELLEN PALMER, *1972-04-11.
- VI 3 LAWRENCE ERNST JOHANSON, *1943-02-04. ~ DORTHEY MURFFITT. Ingen børn.

- V 5 GERHARD CLINTON JOHANSON, *1920-09-13, ved postadministrationen ved universitetet i Seattle, Washington, USA. 1942-11-09 ~ 1^o
FLORENCE ANDERSON, *1926-06-03, †1962-10-13. 4 børn.
1963-08-08 ~ 2^o MARGARET MARTIN, *1940-04-23.
- VI 1 JUDY JEAN JOHANSON, *1947-07-09. ~ PHILLIP CONNOR. 2 børn.
- VII 1 KELLY DIANNE CONNOR, *1969-05-19.
- VII 2 CARRIE REBECCA CONNOR, *1973-04-19.
-
- VI 2 DEBRA LEE JOHANSON, *1953-08-04.
- VI 3 GAI LYNN JOHANSON, *1957-11-10.
- VI 4 KAREN MARIE JOHANSON, *1961-11-11.
-
- V 6 THORA SOLVIG JOHANSON, *1922-08-02. 1939-06-27 ~ CYRUS VERNON
WIGNESS, *1917-11-15, gårdejer i Fortuna, North Dakota, USA,
har også haft forretning. 3 børn.
- VI 1 PATRICIA ARLENE WIGNESS, *1940-05-13. 1961-06-18 ~ NORMAN
HAUGLAND, *1939-09-06. 2 børn.
- VII 1 APRIL KAY HAUGLAND, *1962-03-03.
- VII 2 GUY NORMAN HAUGLAND, *1967-04-12.
-
- VI 2 DWIGHT GERAND WIGNESS, *1945-01-29. 1969-08-02 ~ RENATE SCHMITZ,
*1951-10-30. 1 barn.
- VII 1 VERONICA LYNN WIGNESS, *1970-04-19.
-
- VI 3 CONSTANCE GALE WIGNESS, *1946-02-24. 1966-05-06 ~ TERRY THEIGE,
*1944-07-24. 3 børn.
- VII 1 HOLLY JO THEIGE, *1967-11-17.
- VII 2 ANGELA RAE THEIGE, *1969-12-31.
- VII 3 TRACY LYNN THEIGE, *1971-06-07.
-
- IV 3 OTTO JEREMIAS WØLDIKE (slettede GADE), *1884-12-21, †1963-08-20,
direktør, boede i Farum. 1910-00-00 ~ ANNA MARIE (MIS) LUND,
*1880-08-11, †1963-11-17. Ingen børn.
- IV 4 ANDREAS CHRISTIAN WØLDIKE GADE, *1886-00-00, †1915-00-00, gart-
ner, ugift.

- IV 5 HARALD ROSENSTAND WØLDIKE GADE, *1888-03-22, †1920-08-18, manufakturhandler, Vejle, ugift.
- IV 6 EDVARD GEORG WØLDIKE GADE, *1890-02-25, manufakturhandler, Brønderslev. 1922-00-00 ~ CAMILLA LARSEN, *1901-01-03. 1 barn.
- V 1 KIRSTEN WØLDIKE GADE, *1924-05-01. 1946-08-07 ~ NIELS ERIK ALLING MØLLER, *1923-01-03, oberst. 3 børn.
- VI 1 DORTE ELISABETH ALLING MØLLER, *1947-09-13, arkitektstud. i Århus. 1971-09-04 ~ NIELS RISAK, *1948-11-24, arkitektstud. i Århus. 1 barn.
- VII 1 LINE RISAK, *1972-07-13.
- VI 2 BENEDIKTE ALLING MØLLER, *1952-02-12, student.
- VI 3 GREGERS ALLING MØLLER, *1953-10-25, student.
- IV 7 NANNA SABINE WØLDIKE GADE, *1892-04-05, †1892-00-00.
- IV 8 THEODOR WØLDIKE GADE, *1896-12-11, †1963-08-09. 1920-10-24 ~ INGER MARTINE HANSEN, *1897-01-25. Begge uddannet som kiropraktorer i Davenport, Iowa, USA, praktiserede i Ålborg. 4 børn.
- V 1 HEDVIG WØLDIKE GADE, *1924-09-12. 1947-04-02 ~ CHRISTIAN EMIL NIELSEN, *1924-06-09, lærer i Strandby ved Farsø. Hobby: drivhus med orchideer. 3 børn.
- VI 1 ANNALISE WØLDIKE NIELSEN, *1948-03-27, sygemedhjælper i Ålborg. ~ ERIK SØRENSEN, uddannet på Handelsskolen i Ålborg. 1 barn.
- VII 1 JESPER SØRENSEN, *1972-05-12.
- VI 2 BENT WØLDIKE NIELSEN, *1950-02-15, elektriker.
- LI 3 RUTH WØLDIKE NIELSEN, *1952-10-21, sygehjælper, stud. art.
- V 2 BODIL WØLDIKE GADE, *1926-09-20, fodzonetherapeut. 1949-07-30 ~ JØRGEN ANDREAS SLETVED, *1927-02-17, lærer i Vejlbj Risskov, Århus. 3 børn.
- VI 1 KÅRE WØLDIKE SLETVED, *1951-12-08, studerer statskundskab i Århus.
- VI 2 BUE WØLDIKE SLETVED, *1953-06-22, stud. art.
- VI 3 STIG WØLDIKE SLETVED, *1958-08-22.

- V 3 HARALD THEODOR WØLDIKE GADE, *1928-12-27, kiropraktor i Ålborg. 1956-05-12 ~ INGRID (SUS) WISBORG, *1935-03-31. 5 børn.
- VI 1 STEEN WØLDIKE GADE, *1957-06-01.
- VI 2 HANNE WØLDIKE GADE, *1959-02-02.
- VI 3 BIRTE WØLDIKE GADE, *1961-03-27.
- VI 4 FINN WØLDIKE GADE, *1966-01-05.
- VI 5 BO WØLDIKE GADE, *1967-10-11.
-
- V 4 JOHANNES WØLDIKE GADE, *1935-12-19, kiropraktor i Ålborg. 1965-03-27 ~ TOVE HANSEN, *1942-04-04. 1 barn.
- VI 1 MARTIN WØLDIKE GADE, *1967-08-08.
-
- III 2 OTTO CHRISTEN WØLDIKE, *1857-06-03, †1875-12-14, gartnerlærling.
- III 3 PEDER NEL WØLDIKE, *1858-12-24, †1858-12-31.
-
- II 4 CHRISTEN MØLLER HOLST, *1826-09-13, †1897-12-25. Købmand i Savannah, Georgia, USA. 1856 ~ 1^o JANE AUGUSTA FANNIN, *1833-05-04, †1862-02-23. 2 børn. 1874-12-04 ~ 2^o JANE MACDONALD, (~ 1^o LYNNAH). 2 børn.
- III 1 HELENE HOLST, *1857-11-14, †1900-01-16. ~ CARL WILHELM JULIUS MEISSNER, *1843-08-24 i Hannover, †1909-11-09. Købmand i New York. 3 børn.
- IV 1 WILHELM (WILLY) CHRISTEN MEISSNER, *1879-05-12, †1935-00-00. LOUISE DALL ALDRICH, *1879-10-00. 3 børn.
- V 1 HELENA LOUISE MEISSNER. ~ GEORG PALMER, New York. 3 børn.
- VI 1 JEANNETTE PALMER, *1933.
- VI 2 GWYNNETH PALMER.
- VI 3 THOMAS PALMER.
-
- V 2 WILLIAM ALDRICH MEISSNER. Radioekspert. ~ RUTH COURTER. 2 børn.
- VI 1 DAVID MEISSNER, *1945.
- VI 2 JOHN MEISSNER, *1947.
-
- V 3 AUSTIN DALL MEISSNER, *1909. Radioekspert, ugift.

- IV 2 MARY (MAY) GRACE MEISSNER, *1880-11-19, †1955-00-00. 1913 ~ GUSTAV von der HELLEN, *1879-03-02, †1966-03-29. Købmand i Buenos Aires. Ingen børn.
- IV 3 ELISABETH HELENE DOROTHEA MEISSNER, *1884-06-30, †1889-01-13.
- III 2 MARY WILLIAMSON HOLST, *1859-07-27. ~ THOMAS HUNTER. Savannah. Ingen børn.
- III 3 CHRISTEN MACDONALD HOLST, *1876-03-27, †1877-01-10.
- III 4 PIERRE NICOLAY HOLST, *1879-00-00, †1952-00-00. Handelsgartner, USA. ~ CLIFFORD MUNNERLYN. 3 børn.
- IV 1 CHRISTINA HOLST, † som barn.
- IV 2 ELIZABETH WAYNE HOLST, *1906-00-00. ~ MERRIT. 2 børn.
- IV 3 JOHAN BERNT HOLST, *1914-00-00. Flyverofficer, USA. Gift. Ingen børn?
-
- II 5 FREDERIK (FRITZ) CARL CHRISTIAN HOLST, *1828-08-14, †1900-10-09. Agronom, godsejer i Säffle, Wärmeland, Sverige. 1854-12-27 ~ JULIE LYCKE, *1830-12-14, †1874-06-04, Drammen, Norge. 3 børn.
- III 1 OTTILIA HOLST, *1856-01-24, †1930-10-12. 1879-12-27 ~ ANDERS SIGURDSSON, *1851-03-04, †1929-05-21. Methodistpræst og bogforlægger i Stockholm. 4 børn.
- IV 1 GURLI MARIA SIGURDSSON, *1881-08-12, †1909-07-14. ~ OLOF EMANUEL BERGGREN, *1880-12-02. Forstmästare i Ljungå. 4 børn.
- V 1 FRITZ ANDERS BERGGREN, *1910-10-04. Forstmästare, skogsforvalter. 1940 ~ BIRGIT PERCIVAL, *1910-06-27. Ingen børn.
- V 2 GUNNAR OLOF BERGGREN, *1916-05-07. Ingeniør, bygningschef. 1940-03-08 ~ INGA-MÄRTA BLOM, *1917-10-14. 2 børn.
- VI 1 KAJ OLOF BERGGREN, *1944-09-14.
- VI 2 ULF OLOF BERGGREN, *1946-06-21.
- V 3 SVEN OLOF BERGGREN, *1917-05-10. Forstmästare, skogchef. 1941-12-31 ~ MARGARETA STERNER, *1920-04-26. 3 børn.

- VI 1 KIRSTEN GUDMAND JENSEN, *1951-06-02, dekoratør. 1972-07-15
~ RENÉ MILO, *1947-04-29, salgskonsulent. 1 barn.
- VII 1 INA MILO, *1972-12-17.
- VI 2 MARGIT GUDMAND JENSEN, *1953-04-05, lærerstuderende.
- VI 3 BIRTHE GUDMAND JENSEN, *1958-05-17.
- IV 2 INGER LUNDSGÅRD BECK, *1898-11-28. 1923-05-12 ~ CARL GEORG
FRANZMANN, *1897-08-27, †1956-02-04, elektriker, ingeniør.
2 børn.
- V 1 HELENE MARIE FRANZMANN, *1923-10-18. 1958-07-26 ~ SCOTT JUUL
ARNESEN, *1922-12-25, civilingeniør, Oslo. Ingen børn.
- V 2 KNUD HENNING FRANZMANN, *1927-04-03, civilingeniør. 1964-05-16
~ BIRGIT KALTOFT, *1933-02-04, lærer (1 barn i første ægtesk.).
- VI 1 KLAUS FRANZMANN, *1955-02-27.
- IV 3 AXEL BECK, *1900-12-09, †1968-02-06, grosserer. 1928-08-04
~ 1^o GUDRUN HOLCK, *1901-08-06. Ingen børn, ægtesk. opl. 1942.
1949-12-09 ~ 2^o IDA HELLESEN, *1922-07-13. 2 børn.
- V 1 AXEL ANDREAS BECK, *1953-09-21, studerer statskundskab i Århus.
- V 2 JAN ERIK BECK, *1959-12-16.
- III 5 LAURA BECK, *1879-06-24, †1972-10-15, overlærer, ugift.
-
- II 10 NANNA HOLST, *1840-03-29, †1911-02-21. 1863-10-10 ~ 1^o
CHRISTIAN PHILIPP JOHANN WEBER, *1825-10-12, †1869-12-24,
købmand i Hamburg. 4 børn. 1875-03-29 ~ 2^o WASHINGTON von der
HELLEN, *1834-02-20, †1900-01-26, købmand, indehaver af von
Lind & Co., Hamburg, grundlagt 1865. 3 børn.
- III 1 ERNEST JUSTUS WEBER, *1864-07-25, †1947-05-07, godsejer,
Dunkelsdorf, Lübeck. 1896-08-19 ~ DOROTHEA (DORRY) ANDREA
MATHILDE HINRICHSSEN, *1866-08-20, †1929-01-09. 2 børn.

- IV 1 GERHARD GUSTAV ERNST WEBER, *1898-01-13, †1973-03-18, professor, dr. med., pædiatri, München. 1925-10-10 ~ RIPSIME EGANOFF, *1897-03-18, Armenien. 4 børn.
- V 1 IRMGARD (IRMA) OTTILIE WEBER, *1927-11-19, tandklinikass. ~ HOWARD THORNTON, i den amerikanske hær (sikkerhedsspørgsmål, ulykkeforebyggelse), Californien. 3 børn.
- VI 1 SYBILLE THORNTON, *1950-12-18.
- VI 2 EVA THORNTON, *1952-11-02.
- VI 3 DORIS THORNTON, *1956-08-26.
- V 2 EDITH WEBER, *1930-01-22, cand. polit., lærer. ~ CORNEL HEGEDUS, civilingeniør, New York, USA. 4 børn.
- VI 1 HOMER HEGEDUS, *1955-10-01.
- VI 2 ANDREAS HEGEDUS, *1956-12-10.
- VI 3 NATASCHA HEGEDUS, *1959-09-19.
- VI 4 JACQUELINE HEGEDUS, *1959-09-19.
- V 3 HERMANN WEBER, *1936-02-24, cand. jur., ansat ved Universitetet i Hamburg. ~ GESA SCHULDT. 2 børn.
- VI 1 SARIK WEBER, *1967-12-20.
- VI 2 BORIS WEBER, *1970-07-14.
- V 4 SUSANNE WEBER, *1937-08-12, dr. jur., handelsskolelærer. ~ KONRAD GREULICH, dr. jur., driftsøkonom, Stuttgart. 2 børn.
- VI 1 BARBARA GREULICH, *1965-12-18.
- VI 2 CATHRIN GREULICH, *1968-09-21.
- IV 2 EGBERT CHRISTIAN WEBER, *1900-04-18, professor, dr. phil., antroposof, ugift.
- III 2 HELENE DOROTHEA WEBER, *1866-03-10, †1937-10-04. 1866-05-26 ~ JOHANNES PAUL WILHELM von SCHRÖDER, *1856-11-02, †1915-05-20, købmand, medindehaver af von Lind & Co., Hamburg. 2 børn.
- IV 1 EWALD von SCHRÖDER, *1892-08-28, †1955-08-27, købmand, Hamburg. ~ 1^o CLAIR van DEEST. ~ 2^o ERNA TENGE. ~ 3^o HANNA STEPPART. Ingen børn.

- IV 2 NANNA AMALIE von SCHRÖDER, *1894-09-17. 1921-01-28 ~ CURT ADOLF ERNST STRAUSS, *1879-09-06, †1973-03-20, generaloberst, Lübeck. 2 børn.
- V 1 INGBORG HELENE ADELE STRAUSS, *1921-11-02. 1944-04-08 ~ 1^o HELMUT TOFFERN, ægtesk. opl. 1952-10-10 ~ 2^o ANTHONY PAGET GENEST LEWIN, *1918-07-20, England, bankfunktionær, Frankfurt/Main. 1 barn.
- VI 1 MARTIN LEWIN, *1955-03-19, gymnasiast.
- V 2 HELGA NANNA AMALIE STRAUSS, *1924-05-24, sølvsmed. 1951-10-01 ~ FRIEDRICH MARTIN GRÜHN, *1919-07-08, overlæge, dr. med., intern medicin, Kirchheim/Teck, Tyskland. 2 børn.
- VI 1 GABRIELA NANNA GRÜHN, *1952-07-15, stud. med., Lübeck.
- VI 2 KIRSTIN HELGA GRÜHN, *1957-05-25, gymnasiast, Stuttgart.
- III 3 HERRMANN JULIUS WEBER, *1867-11-18, †1927-11-01, professor, Harvard University, Berkeley, USA. ~ HANNA TIETGENS. 1 barn.
- IV 1 HILMAR WEBER, ugift.
- III 4 GEORG OTTO WEBER, *1869-03-18, †1869-12-25.
- III 5 NANNA MARIE ELISABETH von der HELLEN, *1876-01-18, †1968-12-18. 1913-10-04 ~ FRANZ REICHE, †1933-08-04, professor, dr. med., Hamburg. 2 børn.
- IV 1 NANNA ROTHRAUT REICHE, *1915-05-16, †1916-05-15.
- IV 2 ERNST REICHE, *1918-11-24.
- III 6 GUSTAV ERNST CARL von der HELLEN, *1879-03-02, †1966-03-29, købmand, Hamburg. 1920 indehaver af Hellen & Co., Buenos Aires. 1913 ~ MAY MEISSNER, *1881-11-19, †1955-00-00, barnebarn af CHRISTEN HOLST. Ingen børn.
- III 7 DORA HELENE ADELE von der HELLEN, *1883-06-16, †1969-11-11. 1907 ~ MAX SCHLÄGER, *1874-05-08, †1946-05-16, højesteretsdommer, dr. jur., Hamburg. 3 børn.
- IV 1 WOLFGANG SCHLÄGER, *1908-03-04, †1955-08-25, købmand i Buenos Aires, ugift.

- IV 2 RENATE SCHLÄGER, *1913-12-24. 1939-05-00 ~ GERHARD LAUBINGER, *1911-07-23, †1942-07-28, major, død i El Alamein, Afrika, under krigen. 1 barn.
- V 1 HANS JOACHIM LAUBINGER, *1941-04-11, købmand, Sydney, Australien. ~ PATRICIA GORHAM, *1941-03-12, Australien.
- IV 3 REINHARD SCHLÄGER, *1921-04-01, †1941-07-25, død i Rusland under krigen.

-
- II 11 JOHAN BERNT HOLST, *1842-04-18, †1919-09-28. Bomuldseksportør i Columbus, senere Savannah, Georgia, USA. 1871-09-28 ~ 1^o SARAH BACHUS, *1851-10-20, †1905-07-25 i København. 1 barn. 1910 ~ 2^o MAY von GÜNDELL, *1878. 1 barn.
- III 1 HILMAR HOLST, *1872-07-27, †1873-10-05.
- III 2 MARY HOLST, *1911-00-00. 1930 ~ RONALD KAPPIE. Florida. Ægtesk. opl. 1935. 1 barn.

-
- II 12 HELENE DOROTHEA HOLST, *1845-04-15, †1917-07-15. 1867-05-03 ~ PETER CHRISTOFFER PHILIPSEN ¹⁾, *1841-09-30, †1899-04-10, administrator på te- og kaffeplantager på Java. 4 børn.
- III 1 FREDERIK PEDER PHILIPSEN-PRAHM, *1868-02-17, †1930-11-09, 13 år på Java, øjenlæge. 1895-09-11 ~ INGER LARSEN UTKE, *1870-01-26, †1956-05-08. 2 børn.
- IV 1 ELLEN PHILIPSEN-PRAHM, *1906-03-12, lektor, cand. mag. 1930-04-15 ~ HANS MARIUS MØLHOLM HANSEN, *1899-01-22, †1960-04-06, dr. phil. botaniker. 5 børn.
- V 1 INGER AMALIE MØLHOLM HANSEN, *1931-02-01, †1938-01-24.
- V 2 JENS-ERIK MORTEN MØLHOLM HANSEN, *1933-03-11, overlæge, int. med. 1955-02-12 ~ LENE ROSENDAL, *1932-02-03, musikpædagog. 4 børn.
- VI 1 UNNI MØLHOLM HANSEN, *1959-12-20.
- VI 2 MORTEN MØLHOLM HANSEN, *1961-12-13.
- VI 3 BO MØLHOLM HANSEN, *1963-07-11.
- VI 4 LASSE MØLHOLM HANSEN, *1965-03-04.

1) I 1892 fik Peter Philipson kgl. bevilling til at kalde sig og sin familie Philipson-Prahm.

- V 3 INGER AMALIE MØLHOLM HANSEN, *1939-06-02, cand. mag. 1960-04-12
~ JENS THORUP, *1931-06-06, lektor, cand. mag., zoolog. 2 børn.
- VI 1 ANJA THORUP, *1967-02-25.
- VI 2 MIKKEL THORUP, *1969-11-03.
-
- V 4 Ikke navngivet pige, *1945-03-31, †1945-04-01.
- V 5 MAJA MØLHOLM HANSEN, *1946-07-31, stud. mag. 1968-01-20 ~
HANS SCHJÆR-JACOBSEN, *1943-12-30, radiomekaniker, civilingeniør,
stud. lic. 1 barn.
- VI 1 IBEN SCHJÆR-JACOBSEN, *1970-10-17.
-
- IV 2 HILMAR PETER PHILIPSEN-PRAHM, *1911-09-24, overlæge, psykiatri.
1940-02-03 ~ ELLEN BARBARA JØRGENSEN, *1918-06-15, afg. Kunst-
industriskolen. 3 børn.
- V 1 SUSANNE PHILIPSEN-PRAHM, *1942-04-19, arkitekt.
- V 2 LARS PHILIPSEN-PRAHM, *1944-05-01, civilingeniør. 1970-02-06
~ BIRGITTE PALM NIELSEN, *1947-06-03, lærer. Ægtesk. opl.
- V 3 TRINE PHILIPSEN-PRAHM, *1948-02-08, lærer.
-
- III 2 VIGGO OTTO PHILIPSEN-PRAHM, *1870-03-14, †1951-12-07, notarius
publicus, translatør, cand. jur. 1899-03-19 ~ INGEBORG VEDEL,
*1879-10-18, †1967-10-19. 2 børn.
- IV 1 AGNETE TOVE PHILIPSEN-PRAHM, *1907-08-14, †1963-05-11,
korrespondent, cand. mag., ugift.
- IV 2 INGRID MARGIT PHILIPSEN-PRAHM, *1909-12-01, danser, afspændings-
pædagog. 1933-10-12 ~ 1^o CARL ROBERT SEHOLT, *1898-09-30,
balletrepetitør. 1 barn. Ægtesk. opl. 1934-08-03. 1944-08-02
~ 2^o EDVARD CONSTANTIN LYDOLPH-JENSEN, *1903-05-18, kapel-
mester. 1 barn.
- V 1 NIELS ERLING PRAHM, *1934-08-16, designer, Canariske Øer.
1957-08-03 ~ KIRSTEN EGEDE STRØBY. 1 barn. Ægtesk. opl.
- VI 1 NAJA, *1960-08-23.
-
- V 2 CARSTEN LYDOLPH-JENSEN, *1945-01-01.

- III 3 JEAN LOUIS FRANCOIS PHILIPSEN-PRAHM, *1875-05-28, †1958-07-06,
plantagebestyrer på Java. 1905-09-14 ~ FREDERIKKE (FRIKKA)
ADOLPHINE THAL LARSEN, *1882-04-26, †1961-10-07. 4 børn.
- IV 1 PETER THAL PHILIPSEN-PRAHM, *1908-07-27, korrespondent.
1956-05-23 ~ KETTY KIRSTINE NIELSEN, *1916-06-14, bibliotekar.
Ingen børn.
- IV 2 LOUIS PHILIPSEN-PRAHM, *1912-09-15, civilingeniør, Californien,
USA. 1941-06-23 ~ GRETE THERP, *1920-05-05, indendørsarkitekt.
2 børn.
- V 1 JAN PRAHM, *1942-11-09, tandtekniker, Californien, USA.
1967-03-24 ~ NANCY JILL HARDING, *1945-05-31. 2 børn.
- VI 1 KEVIN CHRISTIAN PRAHM, *1970-03-22.
- VI 2 KELLY CHRISTINE PRAHM, *1973-09-07.
- V 2 OLE PRAHM, *1945-07-18, civilingeniør, Californien, USA.
1970-11-27 ~ DONNA MAE HOBBS, *1943-06-07 (2 børn i tidligere
ægteskab).
- VI 1 DENIS BRIAN CROFOOT PRAHM, *1964-05-19.
- VI 2 RICHARD DANIAL CROFOOT PRAHM, *1965-05-13.
- IV 3 HELENE PHILIPSEN-PRAHM, *1913-11-22, lærer, korrespondent,
Holland. 1938-08-09 ~ FERDINAND (FERDY) HENNEMANN, *1907-12-01,
grosserer, Holland. 2 børn.
- V 1 JOHAN THAL HENNEMANN, *1939-09-05, uddannet på handelsskole i
Holland. 1973-08-31 ~ ROSE VOLLMANN, *1951-04-17, pensionats-
vært, Østrig.
- V 2 FRANS THEODOR (THEO) HENNEMANN, *1947-07-05, studerende, Paris.
- IV 4 THEODOR (THEO) PHILIPSEN-PRAHM, *1915-04-24, †1944-06-00 i
japansk fangetransport. Java. Landbrugskandidat i Holland.
1940 ~ GIESKE REJPKERNA, *1913-00-00 (gift igen).
- III 4 HELENE TØNDER LUND PHILIPSEN-PRAHM, *1877-06-04, †1954-02-23,
maler, ugift.



1

2

3

4

5

6

7

København 1900

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. LUDVIG BECK, kontorchef | 5. VIGGO PHILIPSEN-PRAHM |
| 2. HELENE PHILIPSEN-PRAHM f. HOLST | 6. HELENE BECK |
| 3. MARIE PHILIPSEN f. IBSEN | 7. LAURA BECK |
| 4. INGEBORG PHILIPSEN-PRAHM f. VEDEL | |

EFTERSKRIFT

Vi har opgjort de 12 Hjertebjerg-børns efterkommere til ca. 300. Det kan ikke siges at være mange, men man må huske, at fire af sønnerne ikke efterlod sig nogen børn.

Nulevende efterkommere efter Christen Holst, USA og Fritz Holst, Sverige er det ikke lykkedes at komme i forbindelse med.

KILDEMATERIALE

Helene Tønder Lund: Ungdomserindringer 1856. Det kgl. Bibliotek.

Gurli Wøldikes breve 1841-1857. Det. kgl. Bibliotek.

Georg Anton Krohg: Kærlighed og Krig i 1848 (breve til Amalia Holst).

H. Topsøe-Jensen: Den sidste rejse. Breve fra Niels Tønder Lund til hans hustru.

- : Min første velynderske. Anderseniana.

- : Mere om Laura Tønder Lund. Anderseniana.

Helene Beck: Gamle dage, 1920.

Peer Holst: Dagbog 1854-56.

Boye Rasmussen: Ludvig Beck 1866. Udg. 1970.

Pola Gauguin: Christian Krohg. Norsk Gyldendal, 1932.

Per Krohg: Memoarer, minner og meninger. Norsk Gyldendal, 1966.

Mange gamle breve i privat eje.

Samlet, skrevet og udgivet maj 1974 for familien
af

Ellen Mølholm Hansen, Anne Marie Thomsen og Erik Nielsen.

NAVNELISTE

Aldrich 62
Alling Møller 61
Andersen, H.C. 12
Andersen 57
Anderson 60

Bachus 46, 48, 69, 74
Bang, Hofman 27
Bayer 56
Bayman 55
Beck 4, 36, 37, 47, 65, 66, 74, 75
Beer 57
Bennett 59
Berggren 64
Berner 58
Birk Hansen 65
Blom 63
Bluhme 54
Bredevein 59
Brenteson 59
Broseth Johanson 58
Budtz 56

Caroline Amaliè 2, 12
Christian VIII 2, 12
Christensen 65
Christiansen 65
Connor 60
Courter 62

Deest 67
Donald, Mac 25, 62

Eganoff 67
Eltzhaltz 23
Engelhardt 57

Fannin 24, 25, 62
Frederik VI 2, 54
Frederik VII 2
Fugl 16
Franzmann 66

Gade 4, 58
Gade, Wøldike 60, 61, 62
Gorham 69
Grathe 56
Greulich 67
Grünn 68
Gündell 69

Hansen 61, 62
Hansen, Birk 65
Hansen, Mølholm 69, 70
Harding 71
Haugland 60
Hegedus 67
Heide-Jørgensen 65
Hellen, von der 5, 40, 43, 53, 63, 66, 68
Hellesen 66
Hennemann 71
Hersing 56
Hinrichsen 55, 66
Hobbs 71
Hofman Bang 27
Holck 66
Holst, Møller 21, 23, 54, 58, 73
Holst 4, 5, 13, 14, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74
Hunter 63

Jensen, Gudmund 65, 66
Johanson 58, 59, 60
Jørgensen 70

Kaltoft 66
Kappie 69
Kielland 57
King 59
Krohg 2, 4, 17, 18, 19, 54, 57, 58, 72
Kaas 55

Larsen 61
Larsen, Thal 71
Larsen Utke 69
Lasson 57
Lauest 55
Laubinger 69
Lewin 68
Lind, von 44, 66
Loft 55
Lund 54, 60
Lund, Tønder 2, 4, 54, 55, 71
Lundfort 56
Lundsgård 65, 66
Lycke 26, 27, 63
Lydolph-Jensen 70
Lynah 62

Mac Donald 25, 62
Martin 60

Meincke 54, 72
Meissner 62, 68
Merrit 63
Milo 66
Mohn 57
Munnerlyn 63
Murfitt 59
Mølholm Hansen 69, 70
Møller Alling 61
Møller Holst 21, 23, 54, 58, 62
Mørup 56

Nielsen 61, 65, 66, 71
Nielsen, Wøldike 61
Odegård 59
Olsen 55

Palmer 59, 62
Palm Nielsen 70
Percival 63
Philipsen 5, 47, 48, 49, 50, 51,
69, 75
Philipsen-Prahm 5, 48, 69, 70, 71,
74, 75

Ploug 19, 28
Plur 57
Prahm 71

Rafn 15, 16, 55
Reiche 44, 68
Rejpkerna 71
Riberholt 56
Risak 61
Rosendal 69
Rukke 59

Schjelderup 57
Schjær-Jacobsen 70
Schmidt, Sonne 55
Schmitz 60
Schnittgen 59
Schläger 68, 69
Schröder, von 44, 67, 68
Schweigaard 57
Schuldt 67
Seholt 70
Sigurdsson 4, 63, 64
Sjøgren 64
Sletved 61
Smidt 56
Smith 57

Solberg 58
Spaulding 59
Steppart 67
Sterner 63
Strauss 68
Strøby 70
Stuart 55
Sørensen 61
Sørensen, Wrist 65

Tenge 67
Theige 60
Therp 71
Thornton 67
Thorup 70
Thrane 58
Tietgens 68
Tofern 68
Trojel 54
Tønder 54

Utke Larsen 69

Vang 65
Vedel 70, 75
Videl 57
Vollmann 71

Weber 5, 25, 40, 41, 66, 67, 68
Wigness 60
Winding 56
Wisborg 62
Wrist Sørensen 65
Wøldike 4, 20, 21, 23, 51, 58, 62, 73
Wøldike Gade 60, 61, 62
- Nielsen 61
- Sletved 61

Ytter 64

