



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN

NORS

i 16- og 1700-årene

Slægtsnavnet NORS opstod, da Anders Kjeldsen - præst i landsbyen Nors i Thy - sammen med sine brødre føjede, eller fik føjet, byens navn til sit eget, sådan som det i vid udstrækning har været skik gennem tiderne.

Anders Kjeldsen Nors havde 6 brødre, og disses og hans egen efterslægt blev temmelig udbredt - se slægtstavlen bag i bogen - men kun én gren førte så vidt vides Nors-navnet videre.

Denne ene gren er det meningen på disse blade at følge indtil præsten Søren Nors (1732-1801) i Veggerby-Bislev, med hvem Ebba Nors' stamtavle over slægten Nors i 18- og 1900-årene begynder, idet der ved hjælp af arkivoplysninger, avisartikler, breve o.s.v. søges gjort rede for hver enkelts familieforhold, livssituation og levnedsløb så godt det lader sig gøre ud fra

Forkortelser:

EN = Ebba Nors' stamtavle SLÆGTEN NORS (i 18- og 1900-årene)

KNO = Knud Nors Odgaard

SS = Svend Steenberg

Bogstaver og tal (ex: B-3) henviser til tavlen bag i bogen

det indsamlede materiale (i et tillæg bringes enkelte dokumenter vedr. personer fra "sidelinjerne").

Alle dokumenter gengives som de foreligger, uanset eventuelle uoverensstemmelser i tidsangivelserne.

Materialet er for størstepartens vedkommende indsamlet af Knud Nors Odgaard og stammer fra kirkebøger, historiske årbøger m. v. Oplysningerne fra Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, Riksarkivet i Oslo, Statsarkivet i Stavanger samt kronikuddraget fra Thisted Amts Tidende er indhentet af Svend Steenberg, der også står for ordning af stoffet, kommentarer ((i dobbelt parentes)) samt forbindende tekst.

oOo

Anders Kjeldsen Nors' far hed

A-1 Kjeld Christensen ((se dog nedenfor)), død 1660.

I EN KRONIK i Thisted Amts Tidende 10. juli 1962: "Præsterne i Nors og Tved pastorat" af sognepræst Jens Bækgaard, Tørring-Heldum, forhen Nors-Tved, læses:

"Efter Jens Pedersen kom Kjeld Christensen, eller som præstetavlen kalder ham Kjeld Nielsen (1628-ca 1655). Han var søn af en rektor i Skive. Selv begyndte han også efter sin eksamen som rektor ved latinskolen i Thisted 1627, men allerede året efter blev han sognepræst i Nors-Tved og var her til sin død ca 1655. En tid var han også provst for Hillerslev herred. Han var gift med Hedvig Hansdatter Paludan, datter af sognepræst Hans Paludan, Ø. og V. Assels. I ægteskabet var der 7 sønner, af hvilke foruden efter manden 3 blev præster, nemlig Jens Kjeldsen, Nors (B-3) som blev sognepræst i Harring-Stagstrup, Peder Kjeldsen, Nors (B-5) som blev sognepræst i Øsløs, Vesløs og Årup, og Hans Kjeldsen (B-2) som fik præstegerning i Norge.

Kjeld Christensen sendte i 1638 ligesom andre præster i Danmark efter regeringens ordre en indberetning til den lærde Ole Worm. Den skulle især handle om gravhøje og runestene og andre gamle sager. Ole Worm ville bruge stoffet til sit store værk: "Monumenta Danica", der udkom 1643. Indberetningen fra Kjeld Christensen omtaler mange interessante ting fra sognene. Også i Kjeld Christensens tid foretoges en del reparationer ved kirkerne. ((5 sønner))

Så fulgte i embedet sønnen

B-4 Anders Kjeldsen Nors ((død 1675?))

Han måtte flere gange i begyndelsen af sin præstetid ((ca. 1655-1674)) opleve invasion i præstegården af svenske soldater under krigen 1657-60. Han affattede i 1660 en indberetning derom, som fortæller om de trængsler og besværligheder præstefamilien måtte igennem. Indberetningen opbevares nu i Viborg Landsarkiv. En lignende indberetning blev afgivet af broderen Peder Kjeldsen Nors i Øsløs. Anders Kjeldsen var gift 2 gange. En søn i 2. ægteskab blev præst i Sønderhå-Hørsted."

UDDRAG af brev af 31/1 1978 fra Landsarkivet for Nørrejylland til SS: "Som svar på Deres brev af 23. ds. kan landsarkivet meddele, at det ikke er lykkedes at finde Anders Kjeldsen Nors's indberetning om indkvartering 1660. Muligvis indeholder den omtalte kronik 10. juli 1962 i Thisted Amtstidende oplysninger om eller antydning af, hvor den findes, eller hvem der tidligere har skrevet om det." ((Dette er ikke tilfældet)).

UDDRAG af brev fra Mary Odgaard ((EN 5.2.4)) til Vigga Nors ((EN 5.2.1)), skrevet på grundlag af oplysninger fra KNO: "Han ((Kjeld Christensen, A-1)) var gift med Hedvig Hansdatter Paludan, Datter af en Præst her paa Mors. De havde 7 Sønner,

hvoraf de 4 eller 5 var Præster. En af dem ((Hans Kjeldsen Nors, B-2)) blev Provst i Norge. Han var gift med, første Gang, Katrine Jensdatter Hommelhagel, 2 Gang, Anna Ludvigsdatter fra Skaane, 3 Gang med Petronelle Larsdatter Lind, Datter af Laurids Gabrieldsen Lind, Provst og Sognepræst til Aamlig. Han blev Provst ((i Norge)) hed Hans Kjeldsen Nors, født 1624, død 1692. Der var ingen Børn i de 3 Ægteskaber.^{x)}

En anden af Sønnerne hed Anders Kjeldsen Nors ((B-4)), der var Sognepræst i Nors fra 1660 til 1674, da døde han.

Han var gift ((1. gang)) med en Søster ((Kirsten Pedersdatter Brønsdorff)) til Siegneur (Godsejer) Peder Brønsdorff til Kongstedlund. Hun var adelig. De havde 2 Sønner."

IFL. STAMTAVLE over den himmerlandske præsteslægt STEENBERG (Næstved 1942, side 25) var Anders Kjeldsen 2. gang gift med Dorthea Mouridsdatter Borchorst, som fødtes 1652 og døde 18. okt. 1725. Hun var datter af præsten i Gunderup-Nøvling (sydøst for Ålborg), mag. Mourids Jensen Borchorst, som døde 1687, og Anna Kjeldskov, som døde 1677. Anna Kjeldskov var datter af formanden i Gunderup-Nøvling.

Anders Kjeldsen Nors døde ifl. Steenberg-stamtavlen 1674, i hvilken alder vides ikke, men hans kone var altså kun 22 år på dette tidspunkt, hun giftede sig som nævnt 10 år senere med præsten Jacob Axelsen Steenberg i Tornby-Vidstrup (nord for Hjørring).

Anders Kjeldsen Nors havde af 1. ægteskab 3 sønner og 1 datter, af 2. ægteskab 2 sønner og 1 datter. En af sønnerne var

C-15 Søren Andersen Nors, død 1719.

Han var 1. gang gift (1692 med Anne Marie Mikkelsdatter

x) Om børn i de 3 ægteskaber vides intet bestemt ifl. senere oplysning fra KNO.

Langballe, død 1709, 2. gang med Karen Jensdatter Testrup.

UDDRAG af brev af 21/9 1939 fra Torsten Balle til Knud Nors Odgaard ((EN 5.2.4.4)): "Om Søren Andersen Nors kan jeg oplyse, at han først 1705 blev Ejer af Vester Diernæs, idet han dette Aar købte Gaarden af Peder Mads Jensen i Thisted (Skøde 26/3 1705). Desuden købte han s. D. en Gaard i Nors af samme Mand. 13/4 1702 "transporterede" Peder Bendixen Gaarden Tandrup i V. Vandet Sogn til Søren Nors' Søn Bendix, "der er opkaldt efter min Fader" (Peder B. var Fætter til Kirsten Pedersd. Brønsdorff). I Tilfælde af Bendix's Død, skulde Søren Nors have Gaarden. Denne beboedes da af Jeppe Andersen og Mads Christensen, den sidste var, skønt Fæster, velhavende. Han blev jo senere gift med Søren Nors' Datter. Hvornaar han købte Tandrup, ved jeg ikke, men han var ved sin Død Selvejer.

1715 24/2 skødede Søren Andersen Skaarupgaard i V. Vandet og en Gaard i Nors (nævnt ovenfor) beboet af Anders Bertelsen Høy til Mads Christensen i Tandrup (der da endnu ikke var hans Svigersøn).

V. Diernæs blev 1704 skødet til Peder Mads Jensen af Johan Adolf le Clerque til Bjergbygaard. Søren Andersen var da Fæster. Jeg mener at have set en Notits i Tingbogen om Fæstebrevet."

UDDRAG af brev af 31/1 1978 fra Landsarkivet for Nørrejylland til SS: "Om Søren Andersen Nors oplyser Viborg landstings skøde- og panteprotokoller, at han allerede 21. juni 1702 boede på Vesterdiernæs og da købte bøndergods i Vang, Vester Vannet og Hillerslev sogne, den 26. marts 1705 købte han Vesterdiernæs m. m. af Peder Madsen Jensen i Thisted, og at han 23. marts 1715 (bevidnet af broderen Lucas Nors til Kappel) udstedte en obligation til Peder Moldrup til Vestervig på 500 rdl. med pant i Vesterdiernæs."

Søren Andersen Nors havde 5 sønner og 7 døtre. En af sønnerne var

D-32 Andreas Sørensen Nors, født 1676

bosat en tid i Stavanger i Norge. Han var gift med Susanne Kielsdatter Due.

UDDRAG af brev af 31/1 1978 fra Landsarkivet for Nørrejylland til SS: "At sønnen ((D-32)) rejste til Stavanger må man vel tage som et faktum; men om årsagen dertil kan man vel kun gætte, at han fik idéen, fordi han havde, eller havde haft slægtninge i Norge." ((Hans grandonkel, Hans Kjeldsen Nors B-2 var provst i Norge. Han døde allerede 1692 da D-32 var 16 år, men hans enke - hans 3. kone - kan jo have levet længe efter)).

BREV af 14/5 1975 fra Riksarkivet i Oslo til SS:

"Ifølge Arnet Olafsen: Våre sorenskrivere (bd. I, 1940) har det aldri eksistert noen sorenskriver ved navn Anders Nors i Norge, derimot en Lucas Nors ((E-21b)), som var sorenskriver i Bamble 1774-99.

I vår "Personalia"-samling har vi imidlertid funnet et dokument vedrørende Anders Nors i Stavanger, nemlig en "selvangivelse" for ekstraskatten 1743. (Xeroxkopi følger vedlagt.) Av denne vil De se at Anders Nors på den tid ikke innehadde noe embete, men at han brukte "udj Laugtingsskriverens Stæd at føre Protocollen". Han har med andre ord leilighetsvis fungert som en slags skriverkarl.

Andre opplysninger er det ikke lykkes å finne om ham, verken i byregnskapene fra den tid eller i våre personalhistoriske samlinger. Da det er helt på det rene at han var bosatt i Stavanger, må vi gå ut fra at det vil finnes spor etter ham i kirkebøker, pantebøker, skifteprotokoller o. l. kilder, som

finnes i Statsarkivet i Stavanger, og De bør derfor skrive dit. Adressen er Domkirkeplassen 3, N-4000 STAVANGER. Etter fullmakt, Sigurd Engelstad."

((Det var måske hos sin senere svigerfars far, distrikts-skriver Arent Mognsøn - se senere - at han var "skriverkarl"??))

AFSKRIFT af Anders Nors' "selvangivelse" fra 1743:

"Ifølge af Deres Kongl. Majest.s allernaadigste Forordning af 23 Augusti 1743, anlangende adskillige extraordinaire Skatter skeer herved min allerunderdanigste Angivelse som alleene bestaar udj følgende, neml (?):

Huus og Grund Taxeres for	250 Rdl. - -
Sølv til Værdie	11 " - -
	<hr/>
Er =	261 " - -

Derimod Cont. skyldig gæld Til	
Seign Henrich Paasche udj Bergen	
efter Pante obligation af Dato	
14. Jan. 1741	150 Rdl - -
Paaløbende Renter	22 " 2 -
Til adskillige her i Byen	44 " 2 16
	<hr/>
Er =	217 " - 16

NB: J behold (?) 43 3 8 sk

Hvorledes ieg til Kopskatts Svarelse kand anføres veed ieg ikke, men det er Enhver Bekientd, at jeg intet Embede eller Leve Brød haver; Thj (?) at jeg bruges udj Laugtingsskriver Stæd at føre Protocollen aarl: for 12 Rdl., og undertiden for en Dommer Beskrivelse tiener 1 Rdl., som sielden forefalder, Strecher ej til fornødne daglige Klæder, mindre til min og Families Underholdning, dog maa ieg paa dend Maade leve, som ieg kand, og ej som ieg ville og var nødvendigt - -

For min nu værende svage Kones Skyld og maa holde en
Tienestepige, som faar aarlig 3 Rdl. i løn -

Saaledes Rigtig Testerus (?)

vidner min Haand -

Anders Nors

Stavanger

d. 24 October 1743.

BREV af 23/5 1975 fra Statsarkivet i Stavanger til SS:

"Vi finner Andreas Nors nevnt i et Næringsmantall fra 1736 som "LawTings skriver". Han bodde da i et hus i området Skagen-Torvet. Det kan ikke finnes skriftlige dokumenter omkring kjøp og salg av huset, men i pantebøkene ses at han tok pant i huset 1731 og i 1741. Alle lånene var slettet i 1744. Han kaller seg selv Anders Nors, men er også oppført som Andreas. Hans hus lå mellom toller Joachim Ebbels og Morten Hermansens heter det i 1741 da hand opptok sitt andre lån i huset og slettet lånet fra 1731. Når lånet ble innfridd i 1744 skyldtes det at Anders Nors i det året satte huset under auksjon. Huset ble solgt til høystbydende, controleur Sören Lauritzen Taar-march for 240 speciedaler.

Det kan være grunn til å tro at Anders Nors forlot byen omkring dette tidspunkt.

Han kan ha kommet til byen omkring 1729 eller noe før dette tidspunkt. Den 3. november 1729 giftet han seg som Andreas Sörensen Nors med Susanne Kielsdatter Due. Det eneste barn som i henhold til kirkebøkene er født i Stavanger er Söfren døpt 24/11 1732. Det finnes ikke skifteprotokoller for Stavanger bevart i tidsrommet 1707-1767. Vennligst Hans E. Næss."

SOM det fremgår af ovenstående havde Anders Nors kun ét barn, sønnen Söfren Nors. Men derudover havde han en steddatter, idet Susanne Due var enke efter Mogens Arentsøn, med hvem hun

havde en datter ((Dorothea Christine Levin, se nedenfor)), som hun førte med ind i ægteskabet med Anders Nors. Denne datter giftede sig med James Campbell, som kom i diskussion med Anders Nors om dennes hus. De nærmere omstændigheder fremgår af nedenstående stamtavle-uddrag, der gengives i sin helhed trods flere gentagelser:

UDDRAG af stamtavler over familien Campbell i Norge samt slægterne Megeland, Sibben, Harrje, Haltaus og Kling m. fl. Samlede og udgivne af J. H. S. Campbell:

"James Campbell, født i Britannien 1707. Efter Stavanger Domkirkes Ministerialbog død i Stavanger, 42 Aar gl., begravet i Kirkegaarden Onsdag 28de Mai 1749. Nedstammede efter Sagn fra en adelig Slægt i Skotland, kom til Norge som Læge paa et britisk Krigsskib, der strandede.

Nedlægger 30/9 1743 Protest mod at hans Hustrus Stiffader Andreas Naars skal anses berettiget til at sælge et Hus i Stavanger, der har tilhørt hendes Farfader, Distriktsskriver Arent Mognsøn, og senere hendes Fader Mogns Arentsøn, efter hvem der ikke vare foretaget Skifte, da dennes Hustru, Susanne Kjeldsdatter Due, som Enke gjengiftede sig med Naars.

J. Campbell ægtede 4/2 1738 i Stavanger efter kgl. Bevil-
ling ved Kopulation i Huset Dorothea Christine Levin. (Døbe-
navne kun Dorothea Christine) f. i Stavanger 1718, døbt i Dom-
kirken Fastelavns Søndag s. A., død som Campbells Enke i Stav-
anger 45 Aar gl. begravet i Kirkegaarden Fredag 11/2 1763, og
ringedes for hende med de 2 mindste Klokker. Hendes Forældre
vare Mogens Arentsøn, utvivlsomt med Stammavnet Levin, i Stav-
anger, død før eller senest 1721, og Hustru Susanne Kjeldsdatter
Due, død i Stavanger, begravet i "Urtegaarden" Tirsdag 14/7 1741
og ringedes med den største Klokke alene for hende. Hun gjen-
giftede sig med Monsieur Andreas Søfrensen Naars i Stavanger,

med hvem hun havde Sønnen Søfren, f. i Stavanger 1732, døbt i Domkirken 24. Okt. s. A. Hendes Bedsteforældre vare a) Farfaderen Distriktsskriver i Stavanger Arent Mognsøn, utvivlsomt med Stamnavnet Levin, og som formentlig er den Arent Monsøn, som døde og blev begravet 30. Jan. 1721 b) Morfaderen Kjel Due".

DET er altså i sin kones dødsår Anders Nors sælger huset i Stavanger og sandsynligvis forlader byen. Hvor han rejste hen foreligger der intet om, heller intet om hans senere skæbne. Dog meddeler KNO følgende: "Bør det ikke nævnes, at Anders Nors sammen med sønnen stud. mons. Søren N. er fadder 1758 i Nørhå. Fra kirkebogen 1762 har jeg noteret følgende: "Om Natten kl. 12 imellem d. 6te og 7de Febr. Døde Monsr. Anders Nors på Nørhaagaard og blev Begraven d. 16de Ejensd. at: 66de Aar."

Selvom vi ikke har det klare bevis på, at det er Søren Nors's fader, der er flyttet tilbage til Thy, mener jeg ikke, der kan herske tvivl."

Om sønnen Søfren =

E-43 Søren Nors, død 1801,

ved vi, at han i sin ungdom blev akademisk borger 1754, kandidat 5/3 1761, residerende kapellan ved Budolfi kirke i Ålborg, senere præst i Veggerby-Bislev.

Med ham begynder Ebba Nors' stamtavle over slægten Nors i 18- og 1900-årene, hvorfor yderligere oplysninger om ham udelades her.

T I L L Æ G

B-2 Hans Kjeldsen Nors, 1624-92.

Præst, siges født i Thisted. Fader: Kjeld Christensen (Nielsen), død o. 1660 som sognepræst i Nors. Moder: Hedevig Hansdatter Paludan.

Deponerede 1642 fra Viborg og blev Baccalaureus 1644. Han skal have rejst meget i Tyskland og blev 1656 el. 57 ordineret til Feltpræst i Norge. 1663 blev han personlig Kapellan i Bygland hos Provst Jens Pedersen. I dette Kald døde han 1692 (før 16/11). Han var Provst og bekjendt som en mand af Lærdom. Han skal have skrevet "Harmonia evangelistarum" i 6 Foliobind, en Forklaring over Jonas og en Bog kaldet "Ægteskabets Spejl", men intet af alt dette blev trykt. Gift 1. Gang m. Catrine Jensdatter Hommelhagel, der havde været Hovmesterinde hos et Herskab i Danzig (d. 18/8 1672), 2. Gang m. Anne Ludvigsdatter f. i Skaane, d. 1689, 3. Gang med Petronelle Larsdatter Lind, Datter af Laurits Gabrielsen Lind, Provst og Sognepræst til Aamli.

C-12 Peder Nors

Forfatterleksikon for Danmark, Norge og Island:

Nors, Peder, er sikkert født i Nors i Thisted Amt, Søn af Sognepræst Anders Kjeldsen Nors (død 1674) og dennes 1. Hustru f. Brønsdorff. Han blev 1686 Student og tog 1687 Baccalaurgraden.

C-13 Lucas Andersen Nors

til Kappel ((n. f. Lemvig))

OPLYSN. fra "Trap": ...Helvig Krabbe, (gift med Peter Juel)

der 1696 skødede Kabbel (34) og halve ørs (6 Td. H.) med Gods til Forpagter Lucas Andersen Nors (d. 1717), hvis Enke Berthe Hansdatter Berg 1718 solgte Kabbel (34, 20 og 267 Td. H.) for 16.522 Rdl. til...

OPLYSN. fra kirkebogen: 15/1 1717 døde Siegneur Lucas Nors 50 Aar og nogle Uger.

C-? Kristen Andersen (Nors)

Kristen Andersen er muligvis en Broder til Lucas Andersen Nors til Kabbel. En Del kunde tyde paa, at han var det. Efter Kr. Andersens Død blev Lucas Andersen Nors saaledes Lavværg for Enken. Paa den anden Side synes Kristen Andersen aldrig at fremkomme med Navnet Nors, derimod fremkommer han nogle Gange med Navnet Gjerum, hvad der kunde tyde paa, at han stammede fra Sognet af dette Navn, men noget bestemt lader sig næppe oplyse.

Om Kristen Andersens Levned vides i øvrigt intet, før han 1690 træffes som Forpagter paa Bangsbo. Den 15/9 1692 køber Kr. Andersen den Ove Lange tilhørende Ejendom Vadskærgaard med Gods. Inden sin Død 1700 (før 28/6) var det lykkedes den dygtige Ejer at faa Gaarden bragt op paa 180 Td. Hartkorn. Kr. Andersen var gift med Mette Kristensdatter. I dette Ægteskab havde han en Datter, Ane Marie Kristensdatter (født ca. 1675), der 15/2 1693, medens Forældrene boede paa Bangsbo, holdt Bryllup med Præsten Jacob Lauritsen Holm i Saltum, f. 1660.

Kristen Andersens Enke holdt den 26/9 1703 Bryllup med Peder Terkelsen Smidt, der fra 1700 var Byfoged i Lemvig og Herredsfoged i Skodborg og Vandfuld Herreder. Han købte 1705 en Part i Gaarden Sodborg i Rom Sogn, hvor Ægteparret derefter boede, og der døde de begge, hun den 5/4 1711, han 1722 mellem 31/7 og 18/8.

D-19 Andreas Peder Nors

OPLYSN. fra "Trap": Hjørring Amt, Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred. Paa Kirkegaarden Ligsten over Degnen Andr. P. Nors.

E-21b Lucas Nors

BREV fra Riksarkivet i Oslo til SS, 5/5 1978:

"Ifølge A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen: Candidati og Examinati Juris, bd. III (Kbh. 1957), s. 269, var Lucas Nors født i Lemvig 1740, hjemmedøpt der 12. november, og sønn av Hans Henrik Mathiesen Gros og Dorete Kirstine Lauritsdatter Lykke. Det står ikke noe om hvorfor han bar navnet Nors. Han ble utnevnt til sorenskriver i Bamble sorenskriveri 1. juni 1774. I Norske innlegg s. d. finnes hans søknad, datert Kbh. 16. april s.å., med kopi av en eksamensattest fra professor J. Colbiørnsen samt en attest fra amtmann over Bratsberg amt Fr. G. Adeler. Ingen av disse dokumenter gir opplysninger om Nors' slektskapsforhold.

Bamble sorenskriveri er distriktet omkring Skiensfjorden. Som Sorenskriver bodde Nors på gården Tveten i Eidanger, hvor han bygget en praktfull hovedbygning som står fremdeles. Se nærmere om dette i Harald Hals: Eidanger bygdehistorie, bd. I (Oslo 1968), s. 115 og flere andre steder (jfr. registeret). Han omtales også i biskop Claus Pavels' Autobiographi (Christiania 1866), s. 118, 126 og 128-30.

Sorenskriver Nors døde på Tveten 17. januar 1799. I Norske Intelligenssedler nr. 5 s. å. finnes en gravskrift over ham. Det er mulig at opplysningene om hans herkomst stammer derfra. Vi har ikke vedkommende årgang av avisen, og kan derfor ikke få kontrollert det.

Vi går ut fra at de nevnte norske bøker kan fåes på Det kongelige Bibliotek i København. Hvis ikke, bør De henvende

Dem til Universitetsbiblioteket i Oslo, Drammensvn. 42, Oslo 2.
Etter fullmakt, Sigurd Engelstad."

ANNONCE i Berlingske Tidende nr. 9, 1799:

"Min Mand, Sørenskriver Lucas Norss, blev mig den 17de
Januarii 1799 ved Døden berøvet. O hvor tungt er det mig at
bekjendtgjøre dette mit Tab for fraværende Slægt og Venner.
Condolance frabedes. Tvetengaard ved Brevig d. 23de Jan. 1799.
Anne Dusine Norss."

S L Æ G T E N N O R S

(i 18- og 1900-årene)

Oplysninger fra

cancelliråd, procurator Otto Henrik Nors' og hustrus stamtavle
(Trykt 1890)

overlærer fru Olga Kjeldgaard, Løgstør
kommandørkaptajn A.G. Topsøe-Jensen, Hellerup
frøken Elna Nors Odgaard, Løgstør
bankfuldmægtig Knud Nors Odgaard, Næstved

Diverse bilag

Februar 1972 - April 1975

v/ Ebba Reisz Nors

Søren Nors, f. 19/10 1732 i Stavanger, d. 23/1 1801 i Veggerby
Blev 1761 sognepræst for Veggerby og Bislev menigheder
Gift 1. gang 5/6 1762 på Lundbæk ved Nibe med Olie Louise Krabbe,
f. 16/5 1732 på Mindstrup, d. 21/1 1767 i Veggerby (*side 19*)
2 børn:

A. Otto Henrich Rudolph Nors, f. 21/8 1763 i Kirketerp præstegård
d. 1/1 1809 på Brøndumgård
Forpagter ved Fulgsig, Lundbæk, Krastrup og Aggersborggård
Senere l. ejer af Brøndumgård, da den blev solgt fra Krastrup
i 1804
Gift 14/12 1793 med Kirstine Olsen, f. 23/6 1762 i Haubro sogn,
døbt 2/7 i Haubro kirke, d. 19/6 1847 på Brøndumgård (*side 23*)
5 børn:

1. Søren Nors, f. 14/7 1793 på Lundbæk, d. /12 1840
2. Ole Nors, f. 25/10 1794 på Lundbæk, d. 15/3 1884
3. Ove Christian Nors, f. 8/11 1799 på Lundbæk, d. 10/9 1869
4. Julius Martinus Nors, f. 18/5 1801 på Lundbæk, d. 8/7 1886
5. Jens Christian Nors, f. 16/4 1803 på Lundbæk, d. 23/12 1876

Se følgende sider

B. Sophie Dorothea Nors, f. 1765, døbt 6/10 1765, d.
Gift

Gift 2. gang 9/11 1768 med Marie Sibylle Clementin, f. 1742
i Ålborg, døbt 14/7 1742, d. 1807 i Kornum, begravet 6/2 1807
7 børn:

- C. Peder Clementin Nors, f. 18/10 1769
- D. Olie Lovise Krabbe Nors, f. 9/1 1771
- E. Andreas Nors, f. 17/1 1773
- F. Wilhelmine Maria Elisabeth Nors, f. 11/6 1777
- G. Christian Frederic Nors, f. 8/7 1778
- H. Frederic Ludvig Nors, f. 19/1 1780
- I. Christian Frederic Nors, f. 13/6 1781

1. SØREN NORS, f. 14/7 1793 på Lundbæk ved Nibe
d. /12 1840
Ejer af Lille Restrup
Gift med Johanne Kirstine Christensen, f. 6/9 1795
på Mariager Kloster, d. 20/5 1877 i Raunstrup
1 barn:
 - 1.1 Elisabeth Kirstine Nors, f. 8/8 1828 på Viffertsholm,
d. 21/10 1897. Gift med Søren Jensen i Raunstrup, f. 10/10
1824 i Naundrup Mølle, d.
4 børn:
 - 1.1.1 Søren Nors Jensen, f. 15/8 1855 i Raunstrup, d.
Gift med Ingeborg Oline Jensine Juul, f. 20/1 1853
på Frøslevgård, d. Ingen børn
 - 1.1.2 Jensine Helene Jensen, f. 31/7 1858 i Raunstrup, d.
 - 1.1.3 Sørine Kirstine Jensen, f. 25/3 1864 i Raunstrup, d.
 - 1.1.4 Gjertrud Louise Jensen, f. 20/4 1866 i Raunstrup, d.
Gift med Frederik Qvist Brorson Worm i Ramlösa i Sverige,
d.
1 barn:
 - 1.1.4.1 Karen Brorson Worm, f. 9/1 1889, d.

2. OLE NORS, f. 25/10 1794 på Lundbæk ved Nibe
d. 15/3 1884 i Løgstør
Prokurator i Løgstør. Se side 5
Gift med Juliane Elisabeth Scharling, f. 4/4 1789 i Løgstør,
d. 11/1 1844 (side 25)
6 børn:
- 2.1 Caroline Christine Frederikke Juliane Nors, f. 24/9 1819
i Løgstør, d. 8/2 1912 i Løgstør
- 2.2 Julie Emilie Nors, f. 16/3 1822 i Løgstør, d. 26/2 1912
i Løgstør
- 2.3 Rudolph Facundus Nors, f. 16/3 1822 i Løgstør, d.
i Horsens. Ugift
- 2.4 Carl Johannes Erik Jacob Nors, f. 18/5 1828, d.
i Løgsted ved Løgstør. Ejer af Vestergård ved Løgstør
Gift med Signe Cathrine Tønnesia Holm, f. 13/1 1846 (side 26)
i København, d. 1921 i Løgstør
5 børn:
- 2.4.1 Otto Marius Christian Nors, f. 21/2 1868 på Vestergård,
d. 1/10 1888 i udlandet. Sømand
- 2.4.2 Karen Nors, f. 2/10 1872 på Vestergård i Skarpsalling,
d. 1920 i København. Sygeplejerske, ugift
- 2.4.3 Ole Nors, f. 2/10 1872 på Vestergård i Skarpsalling,
d. 5-7-1952 i Amerika. Gift *)
- 2.4.4 Poul Erik Jacob Scharling Nors, f. 21/11 1879 på Vestergård
i Skarpsalling, d. i udlandet. Sømand, ugift
- 2.4.5 Christian Rudolph Nors, f. 2/7 1887 på Vestergård
i Skarpsalling, d. i Amerika. Ugift
- 2.5 Christen Fischer Nors, f. 9/4 1833 i Løgstør, d. 19/1 1909
i Løgstør. Landinspektør og branddirektør i Løgstør
Gift 2/10 1868 med sin kusine Ottomine Kirstine Nors,
f. 13/2 1846 på Brøndumgård, d. 21/4 1919 i Løgstør (side 27)
Se under 5.1
7 børn: side 4

*)

2.4.3.1 Necia (Tønnesia) Nors, gift Larsen. California.

- 2.5.1 Elisabeth Juliane Nors, f. 16/5 1870 i Løgstør, d. 3/6 1957 i København. Ugift (side 39)
- 2.5.2 Caroline Nors, f. 12/4 1872 i Løgstør, d. 2/11 1931 i København. Gift med kasserer Richard Jacob Julius Steenberg, f. 4/11 1866, d. 11/2 1912 i København (side 40)
- 3 børn:
- 2.5.2.1 Axel Wilhelm Nors Steenberg, f. 1/6 1901 i København
Overassistent i Københavns Magistrat
Gift 27/7 1935 med Ingrid Agnethe Jensen, f. 15/4 1911
- 2.5.2.2 Inger Steenberg, f. 8/10 1903 i København, d. 8/2 1920
- 2.5.2.3 Svend Steenberg, f. 8/2 1906 i Gentofte
Forfatter
Gift 3/2 1940 med Inger Margrethe Vibeke Bringfelt, f. 1/1 1911
- 2.5.3 Margrethe Nors, f. 7/9 1873 i Løgstør, d. 23/11 1909 i Løgstør. Ugift (side 42)
- 2.5.4 Ejvind Aage Nors, f. 6/1 1876 i Løgstør, d. 26/2 1879 i Løgstør
- 2.5.5 Holger Viggo Nors, f. 10/3 1878 i Løgstør, d. 8/3 1879 i Løgstør
- 2.5.6 Knud Nors, f. 1879, d. 1879 i Løgstør
- 2.5.7 Olga Jenny Nors, f. 22/1 1882 i Løgstør
Overlærer i Løgstør
Gift 26/7 1910 med tømrermester Karl Nicolai Kjeldgaard, f. 18/1 1869 i Løgstør, d. 6/9 1919 i Løgstør (side 42)
Ingen børn. Se side 5
- 2.6 Johanne Elisabeth Nors, f. 22/11 1834 i Løgstør, d. 23/4 1932 i Århus. Lærerinde i Århus (side 44)

2. Ole Nors

Født 25/10 1794 på Lundbæk ved Nibe, døbt 7/1 1795 i Bislev kirke.
Søn af forpagter af Lundbæk, senere Krastrup, Otto Henrik Nors
og hustru Kirstine Olesen.

Kom 16 år gammel i tjeneste hos Asp og var hos denne til hans
død 1½ år senere.

Tjente derefter på Herredskontoret i Løgstør.

Oktober 1815 exam. jur. (bekv. vel).

13/6 1823 prøveprokurator ved retterne i Ålborg stift.

14/12 1825 prokurator ved underretterne i Ålborg stift og amt.

Ejede og beboede Vestergård ved Løgstør.

9/6 1851 til 28/3 1855 tiendekommissær for Ålborg amts vestre
distrikt.

Død 15/3 1884 i Løgstør.

Gift 14/11 1817 i Løgstør med Juliane Elisabeth Scharling,
f. 4/4 1789 i Løgstør, d. 11/1 1844 på Vestergård.

Var datter af herredsfoged i Løgstør, Johannes Scharling og
hustru Karen Hansen.

2.5.7 Olga Kjeldgaard

Fru Kjeldgaard, kaldet Solle, gav i februar 1972 i sit 90. år
mange oplysninger om de ældre generationer i slægten. Solle
er stadig enestående åndsfrisk og skriver breve med sin smukke
håndskrift.

3. OVE CHRISTIAN NORS, f. 8/11 1799 på Lundbæk ved Nibe
d. 10/9 1869
Købmand i Løgstør
Gift med Karen Greisen, f. 26/4 1801 i Ribe, d. 3/9 1848
i Løgstør
Ove Nors boede på sine ældre dage hos sønnen Otto Henrik Nors
i Århus
1 barn:
- 3.1 Otto Henrik Nors, f. 15/10 1821 i Løgstør
d. 17/2 1875 i Århus
Prokurator, kancelliråd m.m. Se side 7
Gift 10/6 1851 med Marie Frandsine Møller, f. 26/1 1827
i Viborg, d. 25/4 1887 i Århus
Var alvorligt syg i "Kolerasonnmeren" 1853
1 barn:
- 3.1.1 En søn, udøbt
Død som ganske spæd under koleraepidemien i august 1853

3.1 Otto Henrik Nors

Født 15/10 1821 i Løgstør.

Søn af købmand Ove Christian Nors og hustru Karen Greisen.

1836-1839 på Herredskontoret i Løgstør.

November 1840 exam. jur. (bekv. temmel. vel), i november 1841 (bekv. vel).

Fuldmægtig hos herredsfoged C.M. Jespersen i 3½ år.

1844 fuldmægtig på Stiftsamtsskontoret i Århus.

Søgte 1846 forgæves godsinspektørstillingen i Silkeborg.

1851 prøvekurator ved underretterne i Århus amt.

2/4 1853 prokurator ved underretterne i Århus stift og med forpligtelse til at tage bopæl i Århus. Beklædte ved den tid stillingen som stiftsrevisor.

Fra 1861 til sin død var han borgerrepræsentant og byrådsmedlem og under krigen 1864 medlem af den centralkomite, som forestod byens præstationer til fjenden.

3/12 1864 kancelliråd.

Medstifter af og direktør for Århus Privatbank og fra 1871 medlem af lånebestyrelsen for Århus amtsrådsreds for udlån af Overfor-mynderiets midler.

Død 7/2 1875.

Gift 10/6 1851 i Viborg med Marie Frandsine Møller, f. 26/1 1827 i Viborg, d. 25/4 1887.

Var datter af kancelliråd Christian Nielsen Møller i Viborg (1786-1856).

Efter mandens død i 1875 købte enken af prokuratorenke fra Hee dennes store gård på Fredenstov i Århus, hvor hun boede i stueetagen. Senere tog hun i huset sin broder Henrik Møllers datter, Elisabeth Møller; senere gift med apoteker Tømme. Hun boede hos tanten indtil dennes død i 1887. Det store hus solgtes efter hendes død til fhv. proprietær Strange, der som lejer havde boet på 1. sal. Senere købtes huset af dr. Sophus Prior, der foruden bolig havde klinik i huset, indtil han kort før krigen i 1940 flyttede til Hellerup. De yngre af slægten har besøgt dr. Prior både i Århus og i Hellerup og er altid blevet gæstfrit modtaget.

Ved testamente af 28/11 1885 oprettede Marie Nors, født Møller

Cancelliråd, procurator Otto Henrik Nors' og hustru
Marie Nors, født Møller's familielegat i Århus

foruden særlige legater for trængende i Århus og Løgstør.

(Fundats m.v., se den i 1890 trykte stamtavle)

4. JULIUS MARTINUS NORS, f. 18/5 1801 på Lundbæk ved Nibe
d. 8/7 1886 i Åby
Gift 22/10 1830 med Inger Cathrine Koefoed, f. 23/10 1809
i Ingstrup præstegård, d.

6 børn:

4.1 Agerbech Rudolph Nors, f. 4/8 1831 på Saltungård, d.
Gift 1. gang med Sophie Margrethe Schmidt, f. 20/12 1835,
d. 23/6 1885 i Ribe

2 børn:

4.1.1 Julius Emil Anthon Niels Nors, f. 10/7 1865 i Ribe, d.
Exam. jur.

4.1.2 Emilie Mathilde Vilhelmine Nors, f. 9/4 1869 i Ribe, d.

4.1 Gift 2. gang med Marie Sophie Eriksen, f. 20/7 1849 i Ribe,
d. Ingen børn

4.2 Karen Johanne Kirstine Nors, f. 26/10 1832, d.
Gift med købmand Wassard i Hobro, f.

4 børn:

4.2.1 Johanne Marie Kathrine Wassard, f. 2/7 1864, d.

4.2.2 Elisabeth Antoinette Wassard, f. 6/5 1868, d.

4.2.3 Julius Peter Wassard, f. 25/6 1871, d.

4.2.4 Martha Petrea Wassard, f. 8/3 1873, d.

4.3 Ingvard Mandrup Nors, f. 12/3 1835 i Hobro, d.

4.4 Margrethe Elisabeth Nors, f. 25/11 1839 på Saltungård, d.
Gift med Christian Rasmussen Hansen, f. 30/6 1842, d.

6 børn:

4.4.1 Julius Christian Hansen, f. 26/10 1870 i Vammen, d.

4.4.2 Kristine Ottilia Hansen, f. 15/4 1872 i Vammen, d.

- 4.4.3 Inga Kathrine Maren Hansen, f. 26/8 1873, d.
 - 4.4.4 Hans Christian Hansen, f. 17/8 1875 i Roum, d.
 - 4.4.5 Frants Marius Hansen, f. 17/3 1877 i Roum, d.
 - 4.4.6 Osvald Hansen, f. 5/8 1879 i Roum, d.
- 4.5 Søren Nors, f. 25/2 1841 på Saltumgård, d.
Gift med Mette Johanne Christensen, f. 21/7 1847, d.
6 børn:
- 4.5.1 Laura Kirstine Grønborg Nors, f. 31/1 1872, d.
 - 4.5.2 Johannes Christen Julius Nors, f. 29/12 1874, d.
 - 4.5.3 Christen Nors, f. 7/5 1877, d.
 - 4.5.4 Julius Martin Nors, f. 23/8 1879, d.
 - 4.5.5 Inger Marie Kathrine Nors, f. 29/6 1884, d.
 - 4.5.6 Lars Grønborg Nors, f. 25/4 1887, d.
- 4.6 Marie Mathilde Kirstine Augusta Nors, f. 23/1 1843 på
Saltumgård, d.

5. JENS CHRISTIAN NORS, f. 16/4 1803 på Lundbæk ved Nibe
d. 23/12 1876 på Brøndumgård i Skarpsalling
Jens Chr. Nors forestod gårdens drift fra 1820 og blev ejer af
Brøndumgård ca. 1845
Gift 9/5 1845 i Salling kirke med Caroline Holm, f. 9/6 1811 i
Ålborg, d. 17/7 1906 på Brøndumgård. De var forlovede i 17 år
2 børn: (side 47)
- 5.1 Ottomine Kirstine Nors, f. 13/2 1846 på Brøndumgård, d. 21/4
1919 i Løgstør
Gift 2/10 1868 med sin fætter Christen Fischer Nors, f. 9/4
1833 i Løgstør, d. 19/1 1909 i Løgstør. Se under 2.5 (side 48)
- 5.2 Adolph Martinus Nors, f. 23/11 1850 på Brøndumgård, d. 29/5
1906 i Løgstør
Gift 1. gang 14/4 1875 med Anna Dorthea Reisz, f. 24/7 1852
i Nakskov, d. 10/3 1905 på Brøndumgård. Ægteskabet opløst
7 børn: (side 48)
- 5.2.1 Jens Christian Adolph Nors, f. 24/8 1876 på Brøndumgård,
d. 14/4 1945 i Århus
Gift 1. gang 28/10 1902 med Emma Vigga Heilskov, f. 3/9
1879 på Hodals Mølle, Hobro, d. 17/12 1935 på Frederiksdal
ved Randers
2 børn:
- 5.2.1.1 Kaj Olaf Ferdinand Nors, f. 23/7 1903 på Brøndumgård
Afdelingschef
Gift 1/8 1934 med Inger Margrethe Hansen, f. 15/10 1906
i Næstelse
- 5.2.1.2 Jens Christian Nors, f. 7/6 1907 på Brøndumgård
Gårdejer og tobakshandler
Gift 30/10 1938 med Ellen Louise Sjødt Nielsen, f. 24/3
1916 i Randers
- 5.2.1 Gift 2. gang 1/10 1938 med Maren Mariane Ransby, f. Poulsen,
f. 29/3 1898 i Randers, d. 7/12 1958 i Norge. Ingen børn
- 5.2.2 Olaf Benjamin Olavius Reisz Nors, f. 4/10 1877 på Brøndum-
gård, d. 13/7 1931 i Silkeborg
Isenkrammer
Gift 27/10 1905 med Ellen Marie Elisabeth Cathrine Reimer,
f. 11/10 1884 i Nakskov, d. 14/3 1970 i Hellerup
1 barn:

- 5.2.2.1 Ebba Reisz Nors, f. 29/9 1912 i Silkeborg
- 5.2.3 Ingeborg Ellinor Astrid Nors, f. 16/11 1879, d. 10/6 1880 på Brøndumgård
- 5.2.4 Mary Ingrid Nors, f. 10/3 1882 på Brøndumgård, d. 6/6 1951 i Nykøbing Mors
Gift 9/10 1908 med manufakturhandler Hans Chr. Sørensen Odgaard, f. 22/4 1876 i Skive, d. 23/6 1939 i Nykøbing Mors
4 børn:
- 5.2.4.1 Svend Erik Odgaard, f. 22/12 1909 i Nykøbing Mors
Cand. jur.
Gift 11/5 1937 med Iris Viola Petersen, f. 3/6 1917 i København
- 5.2.4.2 Anna Dorthea Nors Odgaard, f. 11/11 1910, d. 11/11 1910 i Nykøbing Mors
- 5.2.4.3 Olaf August Odgaard, f. 29/7 1912 i Nykøbing Mors
Grosserer
Gift 29/3 1942 med Ellen Falch, f. 3/10 1917 i Køge
- 5.2.4.4 Knud Nors Odgaard, f. 12/10 1921 i Nykøbing Mors
Bankfuldmægtig
Gift 18/4 1953 med Else Kirstine Smidt, f. 17/5 1921 i Ålborg
- 5.2.5 Gudrun Astrid Sigrid Nors, f. 18/6 1883 på Brøndumgård, d. 3/1 1967 på Frederiksberg
Gift 2/6 1905 med landmand Alfred Garnæs-Hansen, f. 27/12 1877 i Husby Præstegård, d. 28/1 1963 på Frederiksberg
Ingen børn
- 5.2.6 Ellinor Ingeborg Harriet Nors, f. 10/6 1887, d. 30/4 1888 på Brøndumgård
- 5.2.7 Carla Emmy Ragnhild Nors, f. 11/2 1889 på Brøndumgård, d. 29/1 1953 i Løgstør
Gift 4/10 1907 med skibsmægler Christian Sørensen Odgaard, f. 9/6 1879 i Skive, d. 13/1 1963 i Løgstør
2 børn:

- 5.2.7.1 Julius Christian Odgaard, f. 9/9 1908 i Løgstør
Skibsmægler
Gift 14/5 1944 med Dagny Oline Sørensen, f. 6/8 1913
i Ikast
- 5.2.7.2 Elna Nors Odgaard, f. 14/5 1912 i Løgstør
- 5.2 Gift 2. gang 20/3 1906 med Anna Maria Andersen, f. 9/2 1872
i København, d. 12/3 1945 i Nakskov
1 barn:
- 5.2.8 Adolf Nors, f. 21/9 1906 på Frederiksberg
Tobakshandler
Gift 1. gang 25/9 1931 med Sigrid Anna Rasmussen, f. 14/3
1910 i Majbølle, d. 8/4 1971 i Maribo. Ægteskabet opløst
i 1939
1 barn:
- 5.2.8.1 Søren Nors, f. 8/6 1937 i Nakskov, d. 10/7 1967 i København
- 5.2.8 Gift 2. gang 2/8 1946 med Grethe Dagny Thurøe Hansen,
f. 19/5 1921 i Slagelse
Ingen børn

Brev fra Mary Odgaard til Vigga Nors

Den aldste Invid kendes med sikkerhed er.

Ljeld Kristensen, der var Biskop ved Skibsted Latinskole. Hans Fader var vist Biskop ved Bieve Latinskole. Ljeld Kristensen blev Provst i Noer i Sby ca 1628 døde 1660.

Han var gift med Hedvig Hansdatter Paludan. Datter af en Prast her i Noer. De havde 7 Sønner, hvoraf de 4 eller 5 var Praster. En af dem blev Provst i Norge. Han var gift med, første Gang, Kolline Jensdatter Stammetagel, 2 Gang, Anne Lidsigsdatter fra Skoene, 3 Gang med Petronelle Larsdatter Lind, Datter af Laurid Gøbbildsen Lind, Prast og Sogneprast til Aarsvig. Han der blev Provst her. Hans Sjeldsen Noer, født 1624, død 1692. Der var ingen Børn i de 3 Aftænder.

En anden af Sønnerne hed Anders Sjeldsen Noer, der var Sogneprast i Noer fra 1660 til 1694, da døde han.

Han var gift med en Søster til Siegmund (Godsejer) Peder Brinndorff til Kongstedlund. Han var adelig. De havde 2 Sønner.

Sønnen Anderssen Noer. Godsejer af Steie Diernas i Sby.

En af hans Sønner hed. Andreas Noer, Landstings skriver i Stevangen ~~hans~~ Noer i Norge, gift med Susanne Dine, der vist var en

Lånt original hos Ferdinand Nors, marts 1972

Datter af Bernd Ditt til Krasstrup, (fin Adel). En af Andreas Noers
 Sønner hed Søren Noer, Sognepræst i Weggeby. Biskop, gift med
 Olie Louise Skelbe (fin Adel). De havde en Søn og en Datter. Sønnen
 Otto Hendrich Rüdolph Noer, gift med Kierstine Olfstedatter. Sognefoged
 ved Lundsbat, Krasstrup, Aggersbosgaard, senere Ejer af Brændingegaard.
 Der var 5 Sønner og en Datter, alle døde som Bøer. De 5 Sønner
 kendes de af Omkøle. Bedstefoder og hans 4 Brødre, Søren Noer
 født 1793 ved Lundsbat, gift med Johanne Kierstine Kristensen, født
 ved Mariager Kloster 1795. Søren Noer var Ejer af "Lille Krasstrup", som han
 solgte 1857, ved denne Tjente han 38,000 Rdd. Ole Noer var No 2 af Sønnerne,
 født ved Lundsbat, 1794, gift med Juliane Elisabeth Scharling, Provostens
 i Løjstøer. No 3 af Sønnerne var Ove Christian Noer, Kåbmand i Løjstøer,
 gift med Søren Grisen. No 4. Julius Martinus Noer, f. ved
 Lundsbat 1801, gift med Inge Koline Skof.d. No 5. Bedstefoder
 Jens Christian Noer født ved Lundsbat 1803. Ejer af Brændingegaard,
 gift med Caroline Holm. Nu kommer Knud og siger, jeg har glemt
 Litos Noer, som var Lænsdriver, eller Danimer som det nu hedder i
 Brevig i Norge; men nu vil jeg ikke mere denne Gang, for nu
 bliver det uendt for mig. Skaber du er glad for Oplysningerne vil du
 have mere at vide, men du skal det for Knud. Han ved en Del endnu.

DANMARKS ADELS AARBOG
Udgivet 1928

Krabbe af Damsgaard.

9. **Fredrik Christian**, f. 1713 paa Bjerre, døbt i Aale Kirke 22 April 1734 Lieutenant i sydjyske nat. Inf.-Reg., 1747 Kaptajn ved 2. oplandske nat. Inf.-Reg., 1745—48 inspektør ved Håndted Hospital, 1780 Secondmajor, 1760 Premiermajor, 1766 Oberstlieutenant ved 2. oplandske Reg., 1772 Oberst og Chef for 3. Trondhjemske nat. Inf.-Reg. † 24 Aug. 1776. Gift 1750 m. Ingeborg Greesen, f. 9 Aug. 1732 paa Hvamstad, døbt 13 Aug. i Gans Kirke. † Juni 1784. — Børn: Niende Slægtled V.
10. **Karen Grubbe**, f. 1. Jan. 1714 † 6 Jan. 1797 i Fredericia; gift 12 Aug. 1746 i Aale Kirke m. Oberst ved Bornholmske Reg., Kommandant i Fredericia Bernhard Knud Christopher von der Lippe, f. 19 Maj 1714, døbt 27 s. M. i Tyregård Kirke † 13 Okt. 1783 i Fredericia.
11. **Helle Trold**, f. 12 Nov. 1714 † 6 Sept. 1798 i Fredericia, blev 1734 sin egen Værge under Kurators Opsigt, indsatte Hof til eneste Arvinger sin Søster Mette Margrethe von Invernaffen og hendes Børn, men da disse søste eller Moderens Døt havde beegnet hende ilde, omstodt hun Testamentet og oprettede 1779 et nyt til fordel for Søsteren Karen Grubbe von der Lippe.

Niende Slægtled.

I.

Ole Rudolph Krabbe til Mindstrups Børn

af andet Ægteskab med Lene Catharine Kaas:

1. **Heivig Catharine**, f. o. 1710 † 1735, begr. 17 Marts, 24 Aar gammel, kaldes af Mindstrup.
2. **Jørgen Grubbe**, f. 1711, 1731 Kornet i 1. jyske Pytterreg. † 14 Sept. 1731 i Kollundborg.
3. **Adelheit**, f. 1712 (?).
4. **Ida Sophie**, f. 19 Jan. 1713 paa Heanegaard † 11 Marts 1743, begr. i Vedersø Kirke, ugift.

af tredje Ægteskab med Frederikke Louise Bille:

5. **Knud Gredde**, f. 1720 paa Mindstrup, døbt 21 Okt. i Randers, begr. 23 Marts 1731 i Hvejsel Kirke.
6. **Helene Catharine**, f. 17 Nov. 1721 paa Mindstrup, fremstillet 21 Dec. i Hvejsel Kirke † 20 Marts 1789 i Holsbro, gift 24 Aug. 1754 paa Lundbæk m. Kaptajn Johan Nicolaus Aelter, f. 1701 † 16 Sept. 1774 i Holsbro, 74 Aar gl.
7. **Henrich Bilde**, f. 1725 paa Mindstrup, begr. 11 Maj i Hvejsel Kirke.
8. **Henrica Kirstine**, f. 1726 paa Mindstrup, fremstillet 28 April i Hvejsel Kirke, ved den Henrica, der begr. 26 Nov. s. A. smst.

47

31*

Krabbe af Damsgaard.

9. **Oleuf**, f. 22 April 1727 paa Mindstrup, fremstillet 25 Maj i Hvejsel Kirke, 1743 Frændek. i sydjyske nat. Inf.-Reg., 1745 til sjæll. overvede Inf.-Reg., 1753 kar. og 1768 vink. Premierlieutenant ved skell. Inf.-Reg., 1767 Stabskaptajn i 5. jyske nat. Bataillon, 1779 Kompagnichef i sjæll. Inf.-Reg., 1785 Major ved tyenske Inf.-reg., 1790 Afked, 1801 Kommandør for 5. Bataillon af 5. tyenske Landeværnsreg. † 27 April 1806 i Faaborg; gift 30 Juni 1754 i Aalborg m. Charlotte Christiane Michælsen (Forældrer: Oberst Gustav Joachim Michælsen og Catharine Elisabeth Harou), f. 24 Juni 1721 † 12 Juli 1809 i Faaborg. — Børn: Tiende Slægtled I.
10. **Eva Henriette**, f. 1725 paa Mindstrup, fremstillet 19 Okt. i Hvejsel Kirke, begr. 6 Jan. 1802 smst.
11. **Henrik Bilde**, f. 8 Nov. 1729 paa Mindstrup, fremstillet 27 Nov. i Hvejsel Kirke, 1750 Frændek. i Livreg. Dragoner, 1756 kar. og 1757 vink. Premierlieutenant, 1760 kar. Kaptajn, 1772 vink. Fløjtn. 1777 Secondrunester ved Livreg. Dragoner, 1784 Eskadronchef og Major af kav., 1788 1. sk. Oberstlieutenant † 3 Aug. 1833 i Pißen. Gift 1^o 9 April 1785 i Rensborg m. Anna Louise Caroline von Oldenburg (Forældrer: Oberschlieutenant Frederik von Oldenburg og Kegoné Maria von Linn), f. 28 Marts 1727 † 12 Juli 1776 i Rzehoz; 2^o 28 Okt. 1777 m. Hsabe Benedicte von Oldenburg, Søster til Forr., f. 29 Dec. 1731 paa Wittgest (Renshagen) i Meklennern-Castrau † 1 Mai 1797 (s. H. m. Lieutenant Hærvig von Schack). — Børn: Tiende Slægtled II.
12. **Olie Louise**, f. 16 Maj 1732 paa Mindstrup, fremstillet 2 Juli i Hvejsel Kirke † 21 Jan. 1767 i Veggerby, gift 5 Juni 1762 paa Lundbæk med Sognepræst til Veggerby og Bislev Søren Nors, f. 19 Okt. 1732 i Stavanger † 23 Jan. 1801 i Veggerby (g. 2^o 9 Nov. 1768 i Aalborg m. Marie Sibylle Clementin, døbt 14 Juli 1742 i Aalborg, † i Kornum Degnebolig, begr. 6 Febr. 1807).
13. **Margrethe Sophie**, f. 23 Aug. 1733 paa Mindstrup, fremstillet 19 Okt. i Hvejsel Kirke † 26 Sept. 1811 paa Håndbjerg Hovgaard, begr. 8 Okt. Gift 10 Nov. 1764 i Bislev Kirke m. Jørgenraad Jens de Lunde til Håndbjerg Hovgaard, f. 1732 paa Håndbjerg Hovgaard, død. 26 A. til † 29 Marts 1799 smst. begr. 17 April.

II.

Kaptajn Henrik Krabbe's Børn med Anne Elisabeth de Sohr.

1. **Ida Sophie**, f. o. 1715, f. 1757 en Naadefrue af Kongen, og 1770 ligeledes af Kronprins Frederik, kaldes sig Datter af Premierlieutenant i Ryegadet Krabbe, gammel, fattig og svag, død i Kbhvn.

48

M I N D E O R D

Efter Velforrettet Arbejde i Guds Kirke
Hvile heri de matte Lemmer
Af velfortiente Præstemand
Velærværdige, nu salige

HR. SØREN NORS

Fød i Stavanger i Norge 1731.
Kom i sin Ungdom til Aalborg,
Gik Katedralskolen igiennem
Og blev academisk Borger Aar 1754.
Fuldenkte strax derpaa Løbebanen ved
Academiet. Informerede siden mange
Som endnu takke ham.
Nu naaede han Maalet for sin Flid
Da han Aar 1761
Blev kaldet og beskikket til Sognepræst
For Weggerbye og Bislev Menigheder,
Hvilke han som en retskaffen Sielesørger
Nu har forestaaet i 40 Aar.
Tvende Gange giftede han sig:
Aar 1762 med

FRØKEN OLIE CARISSA KRABBE

Der fødte ham en Søn, endnu i Live og en Datter død,
Siden maatte han begræde hendes Tab
Under Fødselssmerter.

Det sidste Ægteskab indgik han 1768 med

JOMFRU MARIE CLEMENTIN

Med hende havde han 5 Sønner og 2 Døtre,
Af samme lever 3 Sønner og 1 Datter
Som nu med deres bedrøvede Moder
Beklager dette store Tab
Da han den 23 Januarii 1801
Ved en salig Død forlod dem og alle Venner.
Ja, hvilket Tab ogsaa for mig
Som, fra vor Skolegang af,
Aldrig fornyede Venskab med dig.

Farvel min Jonathan.

Begravelsen fandt Sted Onsdagen den 4 Februarii 1801

Oplysning fra Svend Steenberg, april 1975

På Nors'ernes gravsted, Salling kirkegård ved Løgstør

Den store Sten

Under denne Gravhøj
gemmes de jordiske Dele
af

et agtet Ægtepar
"Otto Henrich Rudolph Nors"
født d. 21 August 1763

i Kirketerp Præstegaard, Forpagter ved Fulgsig,
Lundbæk, Krastrup og Aggersborggaard.

Ejer af Brøndumgaard

hvor Han under sin virksomme, daadfulde
Vandel, blev bortkaldt fra sine sørgende
Efterladte til det evige Liv ved en tidlig
Død d. 1 Januar 1809

og

Hustru Kirstine Nors født Olsen
født d. 23 Juni 1762

i Haubro, som efter sin uforglemmelige Ægtefælles
Bortgang, tilbragte med et Gud hengivent
Sind 37 Aar i cristelig Vandel og
utrættelig Virksomhed som Enke indtil Hun
met og træt af Dage hensov i Herren ved en rolig
Død paa Brøndumgaard d. 19 Juni 1847.

Dette Ægteskab der stiftedes d. 14 December 1793
blev velsignet med 5 Sønner og 1 Datter
hvoraf 4 Sønner efterleve og i kjærlig
taknemlig Erindring om retskafne og
omhyggelig Forældre sættes dem dette Minde.

"Salige ere de rene af Hjertet de skulde se Gud"

Den anden Sten

Her gemmes Støvet aff
retskafne og højagtede

"Søren Nors"

fød paa Lundbæk 14. Juni 1793,
forhen Ejer af lille Restrup

og

"Johanne Christensen"

af Ørndrup

Dette Ægteskabs Frugt var en Datter,
der med den sørgende Moder
delte Sorgen.

Det øvrige paa Stenen kan ikke rigtig tydes

Klistres bag på højre kant af side 18.

	Side
1. SØREN NORS	2
1.1	
1.1.1	
1.1.2	
1.1.3	
1.1.4	
1.1.4.1	
2. OLE NORS	3
2.1	
2.2	
2.3	
2.4	
2.4.1	
2.4.2	
2.4.3	
2.4.4	
2.4.5	
2.5	
2.5.1	
2.5.2	
2.5.2.1	
2.5.2.2	
2.5.2.3	
2.5.3	
2.5.4	
2.5.5	
2.5.6	
2.5.7	
2.6	
3. OVE NORS	6
3.1	
3.1.1	
4. JULIUS MARTINUS NORS	8
4.1	
4.1.1	
4.1.2	
4.2	
4.2.1	
4.2.2	
4.2.3	
4.2.4	
4.3	
4.4	
4.4.1	
4.4.2	
4.4.3	
4.4.4	
4.4.5	
4.4.6	
4.5	
4.5.1	
4.5.2	
4.5.3	
4.5.4	
4.5.5	
4.5.6	
4.6	
5. JENS CHRISTIAN NORS	10
5.1	
5.2	
5.2.1	
5.2.1.1	
5.2.1.2	
5.2.2	
5.2.2.1	
5.2.3	
5.2.4	
5.2.4.1	
5.2.4.2	
5.2.4.3	
5.2.4.4	
5.2.5	
5.2.6	
5.2.7	
5.2.7.1	
5.2.7.2	
5.2.8	
5.2.8.1	

T I L L Æ G

til Ebba Nors' stamtavle

S L Æ G T E N N O R S

(i 18- og 1900-årene)

med oplysninger om nogle af de i stamtavlen nævnte personer, samlet af Svend Steenberg, (2.5.2.3, side 4), forkortet til SS. Bogstaver, tal og sidenumre henviser til stamtavlen. Kommentarer m. v. fra SS er sat i dobbeltparentes (()).

SØREN NORS (side 1)

Født i Stavanger 19/10 1732, Fader: Andreas Nors, skriver i Stavanger, Moder: Susanne Due. Student Aalborg 54, Kandidat 5/3-61, udnævnt 9/10 61, ordineret 18/10-61, død 25/5-1801.

1. Gang gift 5/6-62 m. Olie Lovise Krabbe, f. p. Lundbæk 31 ((ifl. Danmarks Adels Aarboeg 1928 født 16/5 1732 på Mindstrup s. v. for Tørring)), død 21/1-67. 1 søn, 1 datter.

2. Gang gift 9/5-68 m. Marie Sibyl Clementin, d. af residerende Capellan v. Budolfi Kirke i Aalborg, død i Hornum Degnebolig 09, 5 sønner, 2 døtre.

Nidkær og ustraffelig i vandel, men altfor hurtig til at bruge stok og næver. Uagtet han frygtedes af sine børn, endte dog sønnen Andreas i Tugthuset. ((meddelt af Svend Erik Odgaard, 5.2.4.1, side 11)).

VED ægteskabet med Olie Lovise Krabbe kom to lågkister i Nors-familiens eje. Om den ene (røde) kiste skriver Axel Nors Steenberg, (2.5.2.1, side 4) i brev af 4-5/12 1945 til Olga Kjeldgaard, (2.5.7, side 4):

"Saa er bare Spørgsmaalet: hvilken Forbindelse er der mellem denne Johanne Sofie Kaas og Nors-Slægten? Og, saa vidt jeg kan se er det egentlig ikke ret meget, saa det vist nærmest maa anses for en Tilfældighed, at Kisten er kommet hos Nors=erne.

Den omtalte Dame: I.S.K. er blevet gift med en Hr. Frands Juul til Staarupgaard ((n. ø. for Skive)). Nogen Datering for dette Ægteskab indeholder D. A. A. ikke, men efter de øvrige oplyste Datoer og Aarstal kan det udmærket passe, at det har fundet Sted i 1679, det paa Kisten anførte Aarstal. De havde flere Børn, af hvilke kun en Datter blev gift og fik Børn. I Øjeblikket husker jeg ikke Navnet paa hendes Mand, men det er ikke et Navn jeg ellers er stødt paa, saa det kan næppe være ad den Vej Kisten er havnet hos os. Undersøger man imidlertid Frands Juuls Slægt viser det sig, at han hører til samme Familie -omend en anden Linje - som den Otto Henrik Juul af Rysensteen, til Lundbæk, hos hvem Olie Louise Krabbe opholdt sig efter sine Forældres Død og indtil hun blev gift med Søren Nors i 1762. Den gamle Kiste, der allerede paa det Tidspunkt har været omkring 83 Aar gammel, maa antages paa een eller anden Maade være vandret fra den ene Linje af Juulerne over til den anden uden at det nu kan paavises under hvilke Omstændigheder og sluttelig fulgt

med Olie L. Krabbe ved hendes Giftermaal.

Den gav altsaa ingen somhelst Vejledning til min Efterforskning af Ahnerne, men at konstatere dette er jo ogsaa et Resultat."

((Den nævnte kiste kom ved Olga Kjeldgaards død 31/12 1976 i SS's eje)).

Om den anden kiste skriver Axel Steenberg:

"Brudekiste" (lågkiste)

fra 1704

kom - ifølge overlevering - i familiens eje (sammen med endnu en kiste ((den ovenfor omtalte)), der ogsaa stadig er i familiens besiddelse), da en adelig frøken: Olie Krabbe "fra Lundbæk ved Nibe" 1762 blev gift med præsten fra Kirketerp (Veggerby og Bislev sogne...kaldet 9-10-1761): Søren Nors, f. 19-10.1731 ell. 32.

Ved nærmere undersøgelse viste det sig imidlertid, at Lundbæk aldrig har været ejet af en Krabbe, og våbenskjoldene på kisten er ikke Krabbernes...og er forøvrigt slet ikke danske.

Ved at gennemgå stamtavlen for slægterne Krabbe og for den daværende ejer af Lundbæk: Otto Henrik baron Juul af Rysensten af baroniet Rysensten, Lundbæk, Pandum og Udstrup, viste det sig, at sidstnævnte den 4-9-1734 var blevet gift med Sophie Dorothea Bille Christiansdatter, der var en kusine til Olie Krabbes moder.

Det er da nærliggende at slutte, Olie Krabbe, f. 16/5 1732 på Mindstrup, der blev moderløs 5 år gammel og var 20 år da hendes fader døde, har haft tilhuse på Lundbæk og dér har lært præsten at kende. Brylluppet har stået på Lundbæk, og bruden har da fået et par kister, der fra tidligere tid har stået på gården, med sig som udstyr.

Hendes - deres - ældste søn blev opkaldt efter baronen og kom til at hedde Otto Henrik Rudolf Nors.

((Sidstnævnte kiste er - i 1978 - i Axel Steenbergs eje.)

BLANDT Olga Kjeldgaards efterlode papirer, uden angivelse af kilde:

- 24/5 1763 døbt Søns af Søren Nors og Hustru Olie Lovise Krabbe, Otto Hendrik Rudolf Nors. Højvelbaarne Fru Friherreinde Juel bar Barnet og højvelbaarne Fru Heilsperg paa Lundbeck gik med. Mandfaddere: Højvelbaarne Baron Juel paa Lundbeck, Herr Aagaard i Juelstrup og Siegneu Svejstrup paa Pandum.
- 6/10 1765 Sophie Dorothea, højvelbaarne Fru Friherreinde Juel paa Lundbeck bar Barnet og Frk. Lene Brønsdorff gik med. - Faddere: højvelbaarne Herr Baron Juel, Herr Aagaard i Juelstrup og Herr Jonathan Calmar paa Torstedlund.
- 18/10 1769 Madame Maria Sibylla Clementin Nors^s Barn: Peder Clementin.
- 9/1 1771 Olie Lovise Krabbe Nors.
- 17/11 1773 Andreas Nors.
- 11/6 1777 Wilhelmine Maria Elisabeth Nors, baaret af veibaarne Frk. Kruuse, Lundbeck. Faddere: Højvelbaarne Herr Overst Baron Juel paa Lundbeck og højvelbaarne Siegneur Claudie paa Lundbeck.
- 8/7 1778 Christian Frideric Nors.

19/1 1780 Frideric Ludvig.

GRAVSKRIFT over Søren Nors (= MINDEORD, side 16). Denne gravskrift er en afskrift efter en afskrift foretaget af Ottomine Kirstine Nors (5,1 side 10) uden at hun har oplyst hvorfra den stammer. Den menes ikke at have stået på hans sten, men måske på en plade på kisten og i et salmehæfte trykt til begravelsen.

Om hustruens mellemnavn CARISSA råder nogen mystik. Alle andre steder er mellemnavnet LOVISE eller LOUISE, også i Danmarks Adels Årbog. (side 15).

A. OTTO HENRICH RUDOLPH NORS (side 1)

((Hans hustru, Kirstine Olsen - eller Olesen - fik i 1790 følgende anbefaling af sin senere svigerfar, præsten Søren Nors:))

Nærværende (?) Jomfru Kierstine Olesen der i nogle Aar har tient som Huusholderske hos afgangne Kammerherinde (?) Baronesse af Adeler har da i Menigheden stedse ført en Vandel, som i alle Deelee sømmer et honet og anstændigt Fruentimmer, desaarsage ieg herved paa det Beste vil have Gunst hos alle Forekommende (?) Reccommanderet og ønsker af mit Hierte at hun maae finde Yndest og Naade hos Gud og Mennesker. Hun communicerede første Gang i Bislev Kirke den 3. hujus. Kirketerp den 18. October 1790,

Nors.

((Originalen ejes i 1979 af Julius Odgaard, (5,2,7,1 - side 12)

I ET salmehefte fra Kirstine Nors' begravelse står følgende:

På første side:

Ved Enkemadame

KIRSTINE NORS's

Jordefærd paa Salling Kirkegaard Tirsdagen

den 29de Juni 1847

((derefter salmerne))

Paa sidste side:

PAA PLADEN

"Graae Haar ere en Ærenskrands for den Fromme
Et langt og hædret Liv usminket Guds frygts Løn".

Dette er den tause Tale fra denne Kiste,
som gjemmer det Forkærnelige
af

KIRSTINE NORS, født Olesen.

Hun er født den 23de Juni 1762 i Havbro Sogn,

og levede et lykkeligt Ægteskab

med hendes forlængst forudgangne Mand

OTTO HENRIK RUDOLPH NORS,

først i flere Aar Forpagter paa Lundbæk

og Krastrup

og siden Ejer af Brøndumgaard,

hvor han døde den 1ste Januar 1809.

I dette Ægteskab blev hun Moder til 5 Sønner

og 1 Datter

af hvilke 4 Sønner staae tilbage,

og bevare tilligemed mange Børnebørn

i taknemmelige Hjerter Mindet om den Moder,

der i 37 1/2 Aars Enkestand levede hædret

og elsket i en viid Kreds ved Blidhed i Omgang,

Redelighed og Oprigtighed i Vandel

Utrættelighed i Virksomhed,

Kjærlighed og Guds frygt i Hjerte,

Ydmyghed i Lykke og Taalmod i Lidelse,

indtil hun omsider, 85 Aar gammel,
 endte sit virksomme og kjærlige Liv
 den 19de Juni 1847.

oOo

Træt af Alder
 Mæt af Dage,
 Herren kalder,
 Vi ei klage.
 Der, hvor Du nu lægges ned,
 Slumre Du i salig Fred!

-o-

((Omtalte salme hæfte opbevares (1979) hos SS))

Vedrørende indskriften på gravene på Salling kirkegård,
 se side 17.

2. OLE NORS (side 3 og 5)

Købte huset i Skolegade (nu Købmagergade) nr. 13 i Løgstør,
 døde dér.

På et papir omkring nogle gamle mønter har Ole Nors skrevet
 følgende: "Indlagte Penge som efter Udskriften er mig givet af
 min Bedstefader Sognepræst Søren Nors i Kirketerp fandtes i Boet
 efter min afgl (?) Moder Kirstine fl (?) Nors paa Brøndumgaard
 Aar 1847. De haver altsaa lagt hos mine Forældre fra den Tid de
 boede på Lundbech i det syttende Aarhundrede og ønskes fremde-
 les bevaret af mine Børn.

Vestergaard den 28. juni 1847."

Olga Kjeldgaard (2.5.7) har ledsaget teksten med følgende
 kommentar: Omtalte mønter må efter min mening være dem, der er
 lavet til broscher, der har tilhørt mine fastre, og hvoraf jeg
 ejer to. En tredie mønt har jeg ladet indsætte i skaftet på en
 ske. Den store mønt der danner selve skeen, stammer fra mit hjem

((Skeen ejes siden 1976 af Axel Steenberg, (2.5.2.1.) Brocherne arvedes af hans børn)).



2.4 CARL JOHANNES ERIK JACOB NORS, (side 3).

Ifl. Scharlingernes stamtavle havde han og hans hustru følgende 10 børn:

- 1 Juliane Elisabeth Scharling Nors, 21/11 1865 - 15/9 1874.
- 2 Otto Marius Christian Nors, 21/2 1868 - 30/9 1888
(sømand, død i udlandet)
- 3 Johannes Christian Nors, 29/11 1869 - 10/4 1873
- 4 Karen Nors, 2/10 1872 - ? 1920 (sygeplejerske, kom til Amerika til el. sammen med 10, men vendte hjem og døde her).
- 5 Ole Nors, 1/9 1874 - 5/7 1952
- 6 Aage Nors, 20/9 1877 - 18/1 1880
- 7 Poul Erik Jakob Nors, 21/11 1879 - ca. 1899 (sømand, død i udlandet, skudt?)
- 8 Niels Ebbesen Nors, 21/11 1881 - 18/4 1885
- 9 Svend Thorgejer Nors, 11/3 1884 - 27/5 1885
- 10 Christen Rudolph Nors, 2/7 1887 - ? (kom til Amerika, døde dér af tuberkulose).

((Tilføjelserne i parentes er oplysninger fra Olga Kjeldgaard og Astrid Heegaard))

2.5 CHRISTEN FISCHER NORIS (side 3), gift med sin kusine fra Brøndumgård:

5.1 OTTOMINE KIRSTINE NORIS (side 10)

Oplysningerne i det følgende vedr Christen Fischer Nors (=CFN) og hans hustru (= OKN), deres hjem og deres efterkommere er baseret på, hvad Elisabeth Nors (=EN, 2.5.1), Caroline Steenberg (=CS, 2.5.2) og Olga Kjeldgaard (=OK, 2.5.7) har meddelt til SS, på SSs egne iagttagelser samt på dokumenter:

CFN blev som barn undervist af og boede hos pastor Håhr i Næsborg (pastor Bergs forgænger). Læste først til exam. jur. efter ønske fra faderen, senere læste han til landinspektør. En stille mand, medens OK kendte ham, men han kunne på skovtur slå sig løs og springe over borde. Sang i kor.

BREV, dateret 2/7 1868 fra CFN til OKN:

"Min søde elskede lille Nit (!)!"

Igaar kom jeg til Kongens Kjøbenhavn og jeg havde det deiligste Veir af Verden. Du kan tro det var en Nydelse at seile langs med Sjølund's Kyst, det er et henrivende Syn med de mange Skove, Villaer og Haver. Men her i Kjøbenhavn er ikke rart, der er en gyselig Varme, og Folk siger dog at det er Intet mod hvad der har været, der faldt nemlig nogen Regn her igaar. Du tror nok jeg er bleven Skræder ((brevet er skrevet på brevpapir fra en skrædder)), nei Sagen er at jeg skriver hos min Skræder, jeg skal spise til Aften hos ham. Jeg farer forøvrigt fra den ene Ende af Byen til den anden, men jeg kører jo rigtignok, dog maa jeg ikke gaae saa faae Skridt. Jeg bliver færdig her imorgen, og glad er jeg ved det, altsaa tager jeg herfra Løverdags Morgen og indtræffer samme Dag i Aarhus med Korsøer Dampskibet. Saa kommer jeg da atter tilbage til min egen lille Tøs, som jeg længe saameget efter. Jeg skal hilse fra Asfe (?) hos hvem jeg har været idag. Imorgen har jeg isinde at ville ud til Haars.

Der var saamange Ting jeg burde have Lejlighed til at købe for at glæde min lille Pige med naar hun skal ned til mig; det stikker i Øinene naar man seer det i Boutikerne, men jeg maa holde mig i Skindet og tænker som saa, at der maaske er flere Udgifter med at være gift end jeg veed, og derfor bør jeg ikke vove mig forvidt. Du morer Dig vel rigtig godt i Aarhus, men Du siger jo, at Du skal have mig med for at more dig fuldkommen. Tak skal Du have Du søde Lille, jeg er saa glad ved det.

Jeg har ogsaa badet mig i Øresundet, det deilige Øresund, men uh der var det rigtignok ikke deiligt, det var en Muderpøl mod Liimfjordens friske klare Vand og jeg har faaet nok i den ene Gang.

Imorges paa Dampskibet stod jeg ved hvert Parti og ønskede bare jeg havde min Tøs hos mig, men det kan vel skee engang. Du lille Tosse Du skulle have taget mod mit Tilbud at tage herover et Aars Tid. Men i Grunden kan jeg ikke nægte, at jeg var glad ved Dit Afslag, thi jeg vilde jo have kommet til at savne min egen Tøs saa stærkt. Du søde lille Væsen, Tak skal Du have fordi Du holder saameget af mig.

Nu faaer Du ikke mere før Du seer mig, saa skal Du faae et kjærligt Godaw søde Kjesten istedetfor. Lev nu vel elskede Væsen til vi sees og hils de Andre. Farvel min egen Tøs. Din tro

Fischer Nors."

OPLYSNINGER til en bog om alle jurister i Danmark:

Nors, Christen Fischer, Søn af Procurator Nors i Løgstør og Hustru Juliane Elisabeth Scharling, Datter af Birkedommer Scharling i Løgstør (Canselliraad) fra 1786-1826.

Nors var født i Løgstør 9. April 1833.

Preliminæreksamen ((år vides ikke))

1856 exam. jur.

1860 Landinspektøreksamen.

1861 8. August Bestalling som Landinspektør og var Assistent hos Landmaaler Grandjean i Løgstør.

1867 (1868) Praksis i Løgstør til sin Død 19. Januar 1909 i Løgstør.

1872 Branddirektør i Landbygningernes alm. Brandforsikring til sin Død.

1877-1887 Amtsvandinspektør for en Del af Aalborg Amt, ledede et større Udtørringsarbejde i Hemdrup ved Brøndum. Ledede ligeledes et stort Udtørringsarbejde af Vilsted Sø, derunder Kort og Arealberegninger ved nogle Magelæg, Nivellement af Vandløbet fra Bjørnsholm til Vilsted Sø samt Opmaaling og Beregning af de eksproprierede Arealer til Kanalen mellem Fjorden og Søerne (Sønder sø og Vilsted eller Nørresø).

1866 Udførte for Løgstør Kommune Arbejdet med Kortlægning af Byen, indførsel af Matrikelsnumre mod et Vederlag af 750 Rigsdaler. Arbejdet afsluttet 1871.

Bolig i Fjordgaden nuværende nr. 11, købte i 1897 Ejendommen Fjordgaden no. 64, boede dér til sin Død.

1868. Gift 2. Oktober (i Brøndum-Næsborg-Salling-Outrup Kommune) med Ottomine Kirstine Nors, født den 13. Februar 1846 paa Brøndumgaard, Datter af Proprietær Jens Christian Nors, Brøndumgaard og Hustru Caroline, født Holm. Hustru død d. 21-4-1919 i Løgstør. (meddelt af OK)

DET var klubbernes og rimbrevnes tid. Her gengives nogle rimbreve:

AABENT BREV TIL NISSERNE I NÆSBORG

Lise ^{x)} gør et farligt Mudder x) (2.6)
 Hun siger det er noget forbandet Sludder
 Jeg skrevet har til Næsborger Folket
 da det min Længsel jeg har tolket.

oOo

Hvorlunde mine Ord sig føie
 det husker jeg nu ei saa nøie
 Thi travlt jeg havde da jeg skrev
 Læste ei Rimet, jeg af mig rev,
 Men sæt at ogsaa hun har Ret
 Er det ilierel (?) inte net
 deraf at gjøre saadant Væsen
 Og rende Kassereren sligt i Næsen.
 At ikke jeg et Riim kan lave
 Som Mening sund i sig mon have,
 Forbyder mig min høie Stilling
 At høre af en saadan Billing;
 Jeg ta'er ei paa mig saadan Klik
 Nei paa Ære, det gjør jeg ik'.
 For da at klare denne Sag
 Jeg griber atter Pennen idag
 Og skriver som min Mening mar':
 "I Næsborg Præstegaard jeg har
 Mange Venner saavidt jeg troer
 der min Tanke saa ofte boer",
 At deri Mening er det kan
 Vel ikke nægtes af nogen Mand

Ved samme Leilighed jeg takker
 For forespørgselen saa vakker
 Til mine skjønne Pusselanker: x)
 Jo! stedse stolt jeg paa dem vanker
 En Semile (?) Smerte Intet siger
 Naar Dandsen gaar med slige Piger;
 Til Smerte ikke jeg fornemmer
 Men Alt for Pigerne jeg glemmer;
 Jeg dandser for dem som en Hest
 Saalænge af Støvlen der er en Rest,
 Ja, fort jeg med i Dandsen humper
 Til jeg springer paa de bare Stumper.
 Hilsen til vor Mutter gode
 Fra hendes Kassemeisterpode.

Løgstøer den 27. Febr. 1862, Fischer Nissesen. (2,5)

x) ((CFN led af stærk platfod))

En liden Purk i Bluse klædt
 hertil forlængst indvandret
 Han meente slet at være stedt
 Da Hjemmet sig forandret,
 Men snart kom Smilet atter frem
 Han lærte spøge, lure (?),
 Den Præstegaard blev ham et Hjem
 Han elskte disse Mure.
 Ja her vandt han de gyldne Aar
 Man ikkun een Gang finder,
 Her mangel Gjendstand for ham staaer
 Som vækker kjære Minder.

I Verden maatte ud den Knægt
 En Vej sig frem at bane,
 Men Glæders eller Sorgers Vægt
 Ei Mindet kunde rane,
 Og atter han ved Hjemmet stod,
 Men Sindet var bedrøvet,
 En Fremmed havde reist sin Bod, ((en ny præst,
 Hans Hjem ham saa berøvet. pastor Bergh))
 Dog snart erkjende maatte han
 At hjemlig end var Aanden,
 Thi baade Qvinde, Børn og Mand
 Ham venligt rakte Haanden.

Han siden følte mangel Gang
 At ei han var en fremmed,
 En Velkomsthilsen altid klang
 Frit med i Spøg han stemmed.
 Idag vil derfor atter han
 Til Præstens Gaard sig nærme,
 Han Gud de Børn, den Qvinde, Mand
 Vil bede at beskjerme!

Fischer-Nors.

((CFN boede, som før nævnt, i Næsborg præstegaard hos pastor Haahr))

Ak, min kjære Nissemage
 du maae for mig dig ikke beklage
 At muntre Børnene og dig
 Jeg sender her et Riim fra mig.

Da netop nu det skorter mig paa Tiden
 Og vanskeligt det bli'r at skrive siden
 I nøjes med at jeg paa engang svarer
 paa alle Riim forinden bort jeg farer.
 Hvor er det sødt at blive saadan mindet
 af sine Kjære, hvor letter det ei Sindet.
 Mit Hjerte maa af Glæde overstrømme
 Ja, Øiet maae i Glædestaarer svømme
 Naar sligt et af Kjærlighed frembryder
 Som nu til mig fra Eder Lober lyder.
 Med Suk jeg maatte bort fra Eder drage
 Med Veemod see paa svunden Tid tilbage.
 Men nu jeg atter freidigt gaar i Striden
 Og hver en Byrde synes mig kun liden
 Ja, naar i dybe Mulm mit Skib fremskummer
 Og Havet huult og fælt omkring mig brummer
 Da trøster mig, at Peter ei i glemmer
 Men stundom ham en Tanke offerer hjemmer.
 Naar stundom Seilet rives bort fra Ligen
 Og-ger giver (?) et vældigt Ørefigen,
 Naar Storm og saa haardt i Seilet hiver
 At Hud og Kjød fra det river,
 Da agter jeg kun slig en Dyst for ringe
 Min M.... skal mig hen til Eder bringe.
 den gode Gud mig Kraft og Mod vil yde
 Naar ikkun jeg hans viise Bud vil lyde
 Og ham jeg lader altid med mig følge
 Saavel paa Land som over Havets Bølge.
 Em Sømand maa sig ofte for ham bøie
 Hans Almagt har han stedse jo for øie
 Naar Stormen reiser sig og Havet hæver
 Saa alle Plankerne i Skibet bæver
 Naar høie Bølger ind mod Skibet bruser
 Og alting med hans store Magt den knuser
 Naar Skibet i hin Afmagt sukker, stønner
 Da kun til ham vi sender vore Bønner.

Ja, ham jeg bede vil at tage Styret
 Thi ikke seiler jeg da feil af Fyret.
 Ja, han paa Eders Forbøn vil mig høre
 Og hid og did med Sikkerhed mig føre.
 Gid han da ogsaa paa det Sted maa være
 Hvor jeg nu efterlader mange Kjære;
 Gid alle jeg omsidder dér maa finde
 Saa raske, muntre vel (?) som nogensinde.
 Og naar jeg her mod Hjemmet vender Banen
 Og Vinteren med Isen stivner K.....
 Da Hjertet vil af Glæde i mig hoppe
 Thi med Seiladsen og jeg da vil stoppe
 Jeg Skudden (?) lægger ind i Vinterhavn
 Og glad jeg flyve vil i Eders Favn.

Peter.

((Peter = en sømand som druknede. Han har været med i Rimklubben i Næsborg og rundt på gårdene))

Hilsen til Pr..ten og Frue

Tak for Tiden som er svunden
 Ak, hvor snart den er henrunden
 dog, jeg mig ei vil beklage
 Jeg jo komme maae tilbage.
 Lev da lykkelig i Trende
 I, hvis Værd jeg lærte kjende.
 Snart i Aaret skal I atter
 See den gale Nissefatter.

Peter.

Hilsen til Brøndumgaard

Naar ad Fjorden Skibet vender
 Brøndumgaard jeg Hilsen sender
 Derhen iler ofte Tanken
 Naar jeg eensomt træder Planken.
 Dér jeg Gjæstevenskab fandt
 Som mig fast til Huset bandt.
 Det jeg glemmer ingensinde
 Aldrig gaar det mig af Minde.

Peter.

Hilsen til Wellings (Proprietær i Næsborg)

Min Pegasus jeg har i Tøilen
 og Foden sidder fast i Bøilen
 Endnu mit Hjerte jeg maa lindre
 Ved ogsaa Wellings at erindre.
 Hvor maatte det mig ikke harme
 Et Gilde nægte mig, jeg Arme.
 Men næste Aar jeg haaber samle
 Skal os Alle, Unge, Gamle.

Peter.

Hilsen til Madam Leerbeck! (boede i Næsborg)

Jeg tøver ei, men gaar ombord
 Farvel jeg siger Land og Fjord
 Mit Anker glad jeg nu vil lette
 Og fulde Seil jeg til vil sætte.
 Med Raab og Sang vi Seilet heiser
 For (?) Vinden ned Skuden drejser.
 Da sidst jeg B..... nævner
 Saa rask jeg ud fra Landet stævner.

Peter.

Løgstøer, d. 22. Marts 1862.

Fra CFNs og OKNs hjem:

Som tidligere nævnt læste CFN først til prokurator (det ønskede hans far der selv var det), læste derpå til landinspektør. Han havde i København et lille kammer, medens han læste. Der var om vinteren så koldt at vandet frøs i vandkanden.

Han var en rar mand og flittig, men langsom. Han sad evig og altid på sit kontor, men en af de sidste dage før jul kom han ind til børnene og hjalp dem med at lave julepynt. Og da Otto Monrad kom (som assistent) fik han ham tit ind om aftenen. Så fik de æbler og nødder, købt på landet. Mikkelsdag fik de mjød, købt på et lille anker.

I lejligheden i Fjordgade (nuværende nr. 11) var spise-

og dagligstuen til gaden; i stadsstuen var møblerne med grøn damask med sirtesbetræk. På modsat side entreen havde CFN sit kontor, hvor han også sov.

De holdt én kokkepige og én stue- og barnepige, samt en kone der kom og lappede. Marie Møller til fin vask og gæster. Gamle Maren og senere Gamle Dorthe til grov vask. Marie Møller, som CS elskede, havde 3 børn med en gift engelsk ingeniør der var i Løgstør ved kanalens bygning.

EN og CS gik i frøken Sommers skole, de var 12 piger. Frk. Sommer havde gået hos frk. Zahle, men var ingen god pædagog. Når én havde gjort en fejl, skulle alle lave opgaven om. Skolen var i den tidligere Røde Kors-bygning på Torvet, som nu ejes af kommunen. Frk. Sommer var selv lærerdatter og boede hos sine forældre.

Som landinspektør havde CFN en overgang eget køretøj med 2 heste, en gul og en brun. Hestene var på stald i Salterhuset ved havnen, hvor en mand passede dem. Han kørte selv, senere kørte en mand dog for ham. Til at begynde med havde bønderne selv hentet ham. Vognen var oprindelig med ét sæde, bagpå blev lagt et bræt, hvor EN og CS sad når de var med. CFN kom sommetider ind i skolen og sagde: "Ja, jeg skal østerpå, jeg ved ikke om der er nogen der vil med?" Det ville pigerne og fik lov til de andres misundelse. De fik vadmelskavaj ovenpå alt tøjet, og CFN brugte også sådan en...også om sommeren, det holdt varmen ude, sagde han.

Moderen bestilte ikke meget, sad mest på en forhøjning og læste, var en ren læsehest. Hun havde også gået i skole i Næsborg præstegård og havde lært husholdning på Seberkloster. De levede vistnok over evne, store stege, smør, fløde o.s.v. CFN sagde til EN, at hvis deres mor ville bestille noget mere, ville de have været velhavende. Og engang CS var hjemme, sagde han:

"Jeg kunne have været en velhavende mand, men nu er jeg fattig som en kirkerotte..." Han hentydede til deres ødsle husførelse.

Onkel Carl (2.4 - side 3 og 26) fra Vestergård i Salling og far til Ole Nors, kom hver termin og spiste middag...og lånte penge.

Sommetider var de på udflugt til Vår Skov, hvor der var kofur med ringe og skorsten, så man kunne lave mad. CFN var meget adræt, kunne springe over et bord ved at sætte én hånd på.

Medens han havde udtørringen af Vilsted Sø, udflugtede de til Lunden. De fik ørreder fra søen, røget i skorstenen i huset i Fjordgade.

CFN havde 2 forskellige kontorer ved fiskerhavnen før han købte huset ved færgen. Her havde pigerne værelset i frontspicen, de kunne ikke se andet end vand, når de rejste sig op i sengen. I haven er der et lysthus med humle, grønsager, jordbær og stikkelsbær. Under frugttræerne sad de på lune augustaftener med lampe. De holdt høns, hønsehuset var i enden af den lange længe.

CFN var som yngre i en sangforening i Løgstør, senere i en musikforening, han havde en god stemme.

OKN var meget jaloux. CFN var en god danser, men OKN kunne ikke lide at hendes mand dansede med andre. Hun var meget forelsket i ham.

Borgerforeningen var byens fineste. Når der var bal, "marcherede EN op", d.v.s salen rundt flere gange til musik (sommetider fællesspisning først til 2 kr.) og så satte de sig ned. Dansede tre ture med som herre. Kotillon kom ind på en bakke, herrerne tog en og satte den på den dame de ville danse med. I 2 trekanter sad mødre og tanter og så på.

Uddrag af LØGSTØR AVIS 20/1 1909:

"Dødsfald. En af Løgstør Byes ældre Borgere, Landinspektør og Branddirektør C. F. Nors er i Aftes afgaaet ved Døden paa Løgstør Sygehus efter nogen Tids Svaghed.

Afdøde, der blev 75 Aar gammel, er en af de Borgere, om hvem man kan sige, at han havde kun Venner og ingen Uvenner.

Nors har i en kort Tid været Byraadsmedlem, men maatte paa Grund af sine mange Forretninger bede sig fritaget for dette Hverv. Desuden har han været Branddirektør i 36 Aar, og endelig har han været Amtsvandløbsinspektør.

Han er barnefødt i Løgstør og har virket som Borger her siden 1861. Nors var kendt af de fleste af Egnens Landboere, med hvem han stadig kom i Berøring, dels som Landinspektør,^{og} dels som Branddirektør, og overalt var han velset som den ligefremme Mand, han var.

Ved Landinspektør Nors' Bortgang har Løgstør mistet en af sine braveste Borgere, en hæderlig Repræsentant af den gamle Skole, hvis fremtrædende Egenskaber var: ihærdig Virksomhed, Pligtopfyldelse og Retsind ved Siden af Jævnhed i ydre Optræden og Nøjsomhed i Livsnydelser. Hans Minde vil længe blive bevaret."

Uddrag af LØGSTØR AVIS nogle dage senere:

"Jordefærd. I Dag jordedes under usædvanlig stor Deltagelse fra Land og By Landinspektør, Branddirektør C. F. Nors fra Løgstør Kirke, hvor Kisten var hensat i Koret, omgivet af en Mængde pragtfulde Kranse, hvoriblandt særlig bemærkedes en stor, signeret Krans fra Vurderingsformændene i Løgstør Branddirektorat samt en Palmedekoration fra Landbygningernes almindelige Brandforsikring.

Efter Salmen "Lær mig, o Skov, at visne glad" talte Provst

Fich ved Baaren. Han fremhævede særlig Afdødes store Godhed, der skinnede igennem i alle Forhold. I sit Hjem var han den gode, kærlige Ægtefælle og Fader, og i sin Gerning den virksomme, uegenkærlige Mand, der aldrig afviste dem, der søgte hans Raad og Daad.

Derefter blev Salmen: "Tænk, naar en Gang den Taage er forsvunden" afsunget, og Kisten bares ud af Kirken af den Afdødes Slægtninge og Paarørende.

- - -

Som et Bevis paa, hvor afholdt den Afdøde var blandt Folk, han jævnlig kom i Berøring med, kan anføres, at Vurderingsmændene for Løgstør Branddirektorat havde bedt om, at Kirken maatte blive oplyst paa deres Regning."

EFTER CFNS død kom OKN til at leve under små kår; følgende brev til OK viser hendes situation:

Løgstør, 15/4 1909.

Kjære lille Olga!

Tak for Dit Brev, jeg er meget kjed af at jeg ikke har Dig i disse Dage og at Du bliver saa længe borte. Vi ligger i et grueligt Roderi, jeg begriber ikke hvor vi skal faa Plads til Tingene. I Stuen kan det slet ikke staa som vi talte om. Sofaen kan ikke staa i det Hjørne saa kan der ingen Stol staa ved det østre Vindue og Klaveret maa vist staa paa Vægen til Kjøkkenet. Speilet kan kun staa bag ved Døren. Jeg tror ikke Stuen bliver pæn, Papiret er ogsaa saa skjoldet saa det er fælt. Jeg er led og kjed af det hele. Pengene har jeg ikke faaet mere end 1000 Kr. af, det er dem jeg skal have af Jepsen og der er Udgifterne taget fra, saa de 1500 af Maler Jensen bliver der vist Vrøvl med at faa. Evald var her forleden Dag. Jeg kan jo saa foreløbigt ikke faa Regninger betalt. Det er rædsomt at staa

ene og hverken vide ud eller ind. Havde jeg endda Dig at tale med. Jeg skal nok sende Dit Tøi en af Dagene, men i Dag og i Morgen har jeg ikke Tid. Jeg har endnu ikke flyttet Sovekammeret og Kabinettet, men skal være ude i Dag. Veiret har sinket os saa meget. Jeg er saa nervøs, saa jeg ligefrem ryster paa Haanden, kan Du nok see paa Skriften. Pige eller Ærindpige har jeg heller ikke faaet fat i. Til Slut en kjærlig Hilsen jeg længes saadan efter Dig lille Ollemor. Beth ser jeg slet ikke noget til i disse Dage. Hils dem alle og tak Børnene. Din hengivne Moder.

Det sidste jeg skriver i vort gamle Hjem. Jeg vilde ønske det var det sidste i det hele taget.

OKN blev boende i Løgstør til sin død 1919, bortset fra en kort periode, da EN overtalte hende til at flytte sammen med sig i København. I Løgstør boede hun sammen med EN, da denne opgav tilværelsen i hovedstaden.

2.5.1 ELISABETH JULIANE NORS (kaldet BETH) (side 4) (=EN)

Kom til København sammen med en frøken Berg - lægedatter fra Løgstør - boede på frøken Mynsters pensionat i Frederiksberg Allé, var begejstret for København, fik lov at blive en tid som hjælper. Lærte en frøken Hansen, hendes "onde ånd", at kende i en hatteforretning, hvor frøken Hansen syede hatte. Da nogle bekendte på Løgstør-egnen ville sælge et pensionat i København, fik EN det ordnet så hun - uden kendskab til branchen - overtog det. Købet finansieredes ved hjælp af moderens penge (arveparten fra Brøndumgård). Da pensionatet ikke gik, blev hun - sammen med frøken Hansen - modehandler ført i Præstø, så i Silkeborg og til sidst i Løgstør. Rejste senere til København og begyndte et andet pensionat, som heller ikke gik. Fik sin mor over til København (Horsensgade), men moderen trivedes ikke og rejste

tilbage til Løgstør. Tilsidst da pengene - og dermed frøken Hansen - var forsvundet, rejste også EN tilbage til fødebyen, hvor hun dels boede sammen med sin mor, dels - efter dennes død - i små lejligheder. Levede af legater og af at tage små husjob, som hun kunne klare med sit meget dårlige syn (nethindeløsning).

I en fremrykket alder - over 75 år - ville hun partout igen til København for at "more" sig, havde dog kun råd til 3.-klasses pensionater og fandt vist ikke hovedstadstilværelsen spor morsom, da hendes pårørende ikke havde tid til at more hende så meget som hun havde forestillet sig. Kom til sidst galt afsted, idet hun faldt og brækkede hoften. Var sengeliggende i lang tid før sin død (1957) i De Gamles By. Begravet på Løgstør kirkegård.

2.5.2 CAROLINE NORIS (kaldet NINNA), (side 4) (=CS)

Den nat hun blev født (12. april i stormflodsåret 1872) var der oversvømmelse i Løgstør, og i Fjordgade stod vandet så højt, at hendes far måtte bære jordemoderen gennem bølgerne.

CS havde en livlig, munter men vist også noget stridig natur. Som barn legede hun med drenge, balancerede på bolværket langs havnen og hejsede sig op i en tørvekurv udvendig på et af de gamle pakhuse. Når der senere var oversvømmelse i byen, sad hun og hendes ældre søster med næsen mod ruden for at se, om vandet trængte ind i Fjordgade, for så måtte de komme til Brøndumgård, og noget bedre vidste de ikke.

Som ung var CS først i huset hos landinspektør Otto Monrad (hvor fru Monrad låste maden inde mellem måltiderne), derefter på apoteket i Kjettrup (apoteker Holten). Apotekeren var meget tyk, man anvendte kun fløde, ikke mælk o.s.v. i husholdningen, så det var ikke netop noget godt sted at lære økonomisk hus-

førelse.

Da Løgstør-banen blev bygget, ledede ingeniør Benzons arbejdet. Han boede med sin familie østpå i Bredgade. CS - der gerne ville hjemmefra fordi hun kom dårligt ud af det med sin mor - kom i huset hos dem allerede i Løgstør og fulgte senere med dem til Juelsminde, hvor Benzons var blevet driftsbestyrer ved Horsens-Juelsminde banen. Var hos dem i fem år.

Fra Benzons kom CS - der havde udlængsel og ville have været til Johannesburg (hvad forældrene satte sig imod) - til familien Steenberg i Newcastle, som gerne ville have en dansk ung pige som barnepige til deres børn, 2 piger og 1 dreng. Børnene elskede hende for hendes muntre væsen og de "lege" (dilettantkomedier m. v.) hun arrangerede, og de bevarede forbindelsen med hende og hendes børn helt til idag (1979), da "pigerne" (drengen død) er 85 og 87 år.

I England lærte hun sin tilkommende mand, Richard Steenberg, at kende. På grund af stor-lockouten i 1899 var han - som kasserer i A/S Titan - ledig og benyttede ledigheden til at besøge sin engelske familie.

De blev gift i Løgstør - den 22. maj 1900 og boede først i Lyngbygade (nu Hillerødgade) i København, senere forskellige steder i Gentofte, indtil de flyttede til en villa de havde bygget i Lyngby.

Richard Steenberg døde i 1912 af dårligt hjerte. Allerede inden var de flyttet til en lejlighed i København i nærheden af Titan af hensyn til hans dårlige hjerte. Efter hans død flyttede hun til en mindre lejlighed, og hun - på hvem der aldrig var blevet ofret én øre på uddannelse - var som enke uden pension ilde stedt med tre børn. Hun lejede værelser ud og søgte legater...og fik hjælp fra mandens familie. Det lykkedes hende dog ved store personlige afsavn at gennemføre, at de 2 sønner

tog realeksamen.

Datteren Inger døde 1920 af spansk syge.

Efter at sønnerne var begyndt at tjene penge - og blev boende hjemme -bedredes hendes kår. Trods sorger og den store modgang bevarede CS sit muntre sind...undtagen når hun kom til at tænke på dem hun havde mistet. Kun 58 år gl. blev hun syg og døde 2. november 1931.

2.5.3 MARGRETHE NORS (side 4)

Uddrag af brev fra OKN til OK, dateret 18/7 1906:

"...Margrethe er paa Døvstummeskolen i Frederits og skal være der en Maaned..."

Hun var en overgang også på Den Kellerske Anstalt i Baldergade i København ((nu nedlagt)). Boede sin sidste tid udenfor Løgstør hos en jævn familie og døde dér, vistnok af tuberkulose. Mange syntes hun var blevet forskudt, men OKN forsvarede sig med, at hun var bange for at datteren skulle smitte de andre. Efter de tre drenges død i 1879 (se side 4) kan man måske forstå hendes ængstelse.

2.5.7 OLGA JENNY NORS (side 4 og 5) (=OK)

Tog preliminæreksamen 1899 og var derefter hjemme et år. Derefter privatlærerinde på Maglegård i Søborg ved København ét år. Var så atter hjemme et år og gik derpå som præparant på den private realskole 1902-03. Læste på frk. Langs seminarium i Silkeborg og havde efter eksamen et kort vikariat på seminariet.

Tre breve fra CFN og OKN i anledning af den forestående og den overståede eksamen samt vikariatet i Silkeborg:

"Kjære Ollemor! Du skal jo begynde Examen i denne Uge og af Dine Breve har jeg set at Du er bange. Det er derom jeg vil skrive disse Par Ord til Dig. Naar man gjør sin Flid har man

ingen Grund til at ængstes; og da jeg ved at Du gjør Din yderste Flid behøver Du ikke at være bange. Lærerne ved ogsaa god Besked om Din Flid og igjennem dem ligeledes Censorerne, og der bliver altid taget Hensyn dertil. Det er ogsaa ligefrem en Synd at være ængstelig, thi naar vi har gjort vor Pligt, kan vi være forvissat om at Gud ikke slaar Haanden af os, men styrer Alt til det Gode, og naar Du tænker dig om, har han saa ikke hidtil været gavmild imod Dig. Hav derfor Tillid til ham og vær Du kun ved frit Mod. Vi kan vel saa snart vente at høre fra Dig om den første Kampagne, Hils Din gode Veninde Frøken Sorterup. Kjærlig Hilsen fra Moder og Din hengivne Fader,
Løgstør 30/4 1906. F. Nors."

" Min egen lille Ollemor! Tusind Tak for Brev og Telegram og rigtig hjertelig til Lykke. Du kan tro vi ere henrykte for den gode Examen, det er en stor Glæde for os. Jeg længes nu efter at faa Dig Hjem en Tid min lille Troid. Nu er Du da rigtig glad, se en Lettelse Du maa føle ved at have Examen godt overstaaet og nu rigtig kan more Dig....

....Til Slut en rigtig kjærlig Hilsen fra Din hengivne Moder"
Løgstør 18/7 1906.

"Kjære Olemor! Det gjør mig meget ondt at Du er så kjed af Bestillingen i Silkeborg. Jeg mener nu at det er overdreven Ængstelse og at Du naar nogle Dage er gaaet er paa lige Side dermed. Naar Lærerinden der har forlangt Dig til at overtage hendes Plads formener at Du kan overtage og udfylde den, og naar Frøken Lang ogsaa mener det samme idet hun har samtykket deri; saa er jeg ogsaa vis paa at Du kan magte Sagen. Det er som sagt overdreven Ængstelse der er Din Fortrød, men Du maa ikke være en saadan lille Kujon eller rettere sagt saa stor en Kujon. Det er da ogsaa kun en Maaned Du skal holde ud og 1/4 er allerede

gaaet. Forinden Du taler med Frøken Lang kan Du i al Fald ikke skrive til nogen Anden om at overtage Pladsen, men jeg haaber at det ikke kommer dertil. Kjærlig Hilsen fra os alle her. Hils Frøken Sorterup; hun kan nok sætte Mod i Dig thi hun er mere rolig.

Din hengivne Fader

Løgstør 31/8 1906

F. Nors."

Efter hjemkomst til Løgstør blev OK anmodet om et vikariat dér; embedet blev opslået ledigt 1907, hun fik det hvis hun søgte det, fik hun underhånden at vide...og det gjorde hun. Fastansat 1909-52. Hun var således lærerinde i 45 år og var meget afholdt.

Hun blev gift 26. juli 1910 med Karl Kjeldgaard, der var tømrer. Nogen tid efter hans død i 1919 købte hun det gamle slægtshus i Skolegade nr. 13 (nu Købmagergade) af sin tante Lise (2.6, side 4 og nedenfor) i Århus og boede dér til sin død 31/12 1976. Hun blev næsten 95 år (på nær 22 dage) og var åndsfrisk til det sidste, ligesom syn og hørelse var usvækket; men hendes sidste år var alligevel ikke gode, da hun faldt i sin stue og brækkede lårhalsen; operationen med indsættelse af et kunstigt led var ikke vellykket, hun kunne kun humpe omkring i sit hus ved hjælp af en krykke.

2.6 JOHANNE ELISABETH NORS (kaldet Lise) (side 4)

Interview i Aarhus Stiftstidende 21. november 1929:

IKKE NOGET AT TALE OM!

Fhv. Kommunelærerinde Frk. Nors fylder 95 år.

-Kom ind, lyder en ungdommelig Røst, da vi banker paa en af Dørene i Bethania-Hjemmet, og da vi træder ind, svæver - det

er det mest rammende Udtryk - en ungdommelig Skikkelse os i Møde, rettende et Par spørgende, graa Øjne mod den Indtrædende.

Værelsets Beboer er fhv. Kommunelærerinde Frk. Elisabeth Nors, der i Morgen fylder 95 Aar.

-Men det er virkelig ikke noget at skrive om, indvender Frk. Nors, da vi forklarer vor Hensigt. Hun lader til at synes, det er en Selvfølgelighed, at hun i Morgen oplever den 22. November for 96. Gang.

Men saa tager hun Plads i den røde Plyds-Lænestol og begynder alligevel at fortælle:

-Det er i Aarhus, jeg har haft min Lærerindegerning, ved Paradisgades Skole. Jeg var der i nogle og tredive Aar, indtil jeg faldt for Aldersgrænsen.

-Og De var glad for Deres Gerning?

-Det var jeg...både under Overlærer Olsen og Overlærer Petersen. Frk. Nors nikker hen for sig, og Blikket bliver fjernt, mens Tankerne glider tilbage.

-Kniber det ikke at faa Tiden til at gaa efter de mange Aars Virksomhed?

-Nej, det vil jeg ikke paastaa. Jeg læser lidt...så meget mine Øjne kan holde til, og strikker, og morer mig over Børnenes Færden derovre... Frk. Nors nikker over mod Samsøgades Skole, til hvis Legeplads der er Udsigt fra Vinduet. Og saa har jeg jo en del Venner, som kommer og ser til mig af og til.

-Har De ikke ogsaa Fornøjelse af Radioen?

-Aah nej, den Slags moderne Opfindelser interesserer mig ikke. Jeg savnede dem ikke i min Ungdom, da de ikke fandtes, og saa kan jeg vel ogsaa undvære dem nu.

-Aah, Frøken, kalder en Dame fra Værelset overfor, hvortil Døren har staaet aaben. -Undskyld jeg blander mig i det, men jeg maa protestere, naar Frk. Nors fortæller, at hun bare læser

lidt og strikker. Hun laver de nydeligste Filérarbejder, som hun forærer sine Venner. Og hun er meget mere enestaaende, end hun selv vil indrømme. De maa endelig ikke tro, hun bruger Stok, naar hun er ude paa sine smaa Ekspeditioner i Byen, i Kirke og i Forretninger, og hvor hun ellers faar Lyst til at begive sig hen. Det er skam under hendes Værdighed, og det samme er Tilfældet med Hørerør...skønt det faktisk kniber med Hørelsen. Her paa Bethania-Hjemmet har hun kun boet i de sidste fem, seks Aar, siden hun holdt op med at have sin egen Lejlighed...jo, De kan tro, jeg sladrer, smiler Damen til Frk. Nors, der i det samme stikker Hovedet ind ad Døren med Indignationen malet i alle Træk. Man kan tydelig se, hun var paa Vej ind for at beklage sig over, at nogen kunde faa den tossede Idé at sætte hende i Avisen...blot fordi man fylder 95!

Mary-Ann.

Uddrag fra formentlig "Folkeskolen":

Frk. Elisabeth Nors. Nestor blandt Aarhus pensionerede Lærere og Lærerinder Frk. Elisabeth Nors døde d. 23. April i sit 98. Aar. - Frk. Nors var født 22. Novbr. 1834 i Løgstør og tog Lærerindeeksamen 1870 fra Frk. Zahles Seminarium. Hun blev ansat ved Aarhus Skolevæsen 1871 og virkede ved Paradisgades Skole til 1904. - Frk. Nors forstod ved sit støtte Arbejde og sin noble Personlighed at gøre sig afholdt af alle, baade Kolleger og Elever. I de 28 Aar, der er gaaet, siden Frk. Nors tog sin Afsked, tyndede Vennekredsen naturnødvendigt ud, men den yngre Generation, Børnene og Børnebørnene af hendes tidligere Kolleger og Venner, blev ved at besøge hende i det lille hyggelige Hjem, og altid traf man hende i godt Humør, livlig optaget af Dagens Spørgsmaal og interesseret i de gamle Venners Børn. Kernen i hendes Tilværelse var dog baade i hendes yngre og ældre Aar det grundtvigske Menighedsliv, og hun var alle Dage en meget

flittig Kirkegænger. I de sidste Aar tyngede Alderen hende dog en Del; det kneb baade med Syn og Hørelse, og hun udtalte ofte, hvor svært det var at blive gammel. Døden er sikkert kommet som en Udfrielse for hende, men der er mange, der vil savne den elskelige gamle Dame.

Aarhus.

Anna Kaalund-Jørgensen.

5. JENS CHRISTIAN NORS (side 10)

Var forlovet i 17 år. De ældre børn var kommet ud i verden, men den yngste, J. C. N. blev på Brøndumgård og drev den; købte megen jord til. Moderen, Kirstine Nors, født Olesen, var enke i 37 1/2 år og ville ikke give styret fra sig, derfor den lange forlovelsestid. Først da J. C. N. truede med at købe gården Poultrup, gav moderen sig, og han kunne overtage gården og gifte sig. (Meddelt af OK til SS, juli 1975). (side 24).

Brøndumgård: Oprindeligt en gammel herregård, som i 1397 solgtes af Anders Glob's enke til ridder Christiern Vendelbo. Siden afstodes den af ridder Jens Lykke til Peder Niklessøn til Aagaard, der 1401 skødede gården til Dronning Margrethe. (Oplysning fra A. G. Topsøe-Jensen).

(Følgende om Brøndumgård - her samt næste side under 5,2 er en sammenblanding af oplysninger fra EN til SS og fra OK til Ebba Nors): Jens Christian Nors opdrættede stude, som nogle karle drog ned med til marsken i Sønderjylland, hvor de skulle fedes op. Senere blev de formodentlig solgt til Tyskland.

Når familien skulle rejse til Århus, blev en karl dagen før sendt til Hobro med 2 heste. Så blev de udhvilede heste den næste dag spændt for vognen, når familien kom til Hobro, og karlen drog tilbage til gården med det første hold heste. Der var ingen bane dengang.

5,1 OTTOMINE KIRSTINE NORS (side 10)

Blev undervist sammen med pastor Bergs to døtre og boede dér (præstegården i Næsborg), lærte bl. a. engelsk og tysk. De unge havde en rimklub. Lærte husholdning på Sebberkloster. Opholdt sig i Århus hos Otto Henrik Nors og fik undervisning i sprog og musik. (Oplysning fra OK til SS).

Se iøvrigt under 2,5, side 10 og 27.

5,2 ADOLPH MARTINUS NORS (side 10)

Da Adolph Nors arvede gården (Brøndumgård) i 1876, fik hans søster Kirstine Nors 30.000 kr., men de blev først udbetalt ca. 1897.

Til Kirstine Nors' konfirmation 1860 blev der bygget 2 gæsteværelser på den anden side af "Salen"; Salen havde vinduer både til gården og haven.

Der var gamle pufmøbler i salen og skurede gulve. Der var mejerske på gården, da man lavede smør og ost. Tællelys blev støbt når der var slagtet.

Når der skulle bages rugbrød og sigtebrød, blev en muret ovn fyldt med lyng, og der blev sat ild til. Det kaldtes at hede ovnen. Når lyngen var brændt væk, blev ovnen fejret ren og dejgen sat ind i den varme ovn, hvor brødet stod til det var bagt. Melet blev "timset", d.v.s. at de groveste skaller blev sigtet fra, da melet ikke var malet fint nok i møllen.

Ved større fester blev der dækket i hesteskoform i salen.

Når der var høstet, holdt de opskærergilde, før de kørte ind. De fik æbleskiver og dansede i bryggerset. Der var 10 karle. Det rigtige høstgilde holdtes i salen, hvor de fik klipfisk, steg og punch. Der var unge bekendte med fra Løgstør, og folkene havde henholdsvis mand og kone med. En skomager spillede

violin til dansen. Høstgildet blev ved til den lyse morgen, og de fik frokost med øl og snaps, inden de drog hjem. Senere blev der rejst telt på gårdspladsen.

I tordenvejr kom alle op.

Om Brøndumgård iøvrigt og sin onkel, Adolph Nors, har CS til SS fortalt følgende (uden tidsangivelser):

"Der levedes "stort" på Brøndumgård med gilder o.s.v., hvad gården var kendt for viden om. Det gik naturligvis ud over gårdens økonomi, men onkel Adolphs kone, tante Anna - apotekerdatte fra Nakskov - skaffede forstærkninger ved at skrive hjem til sin far.

Også for mig og min søster Beth var det en fest at komme til Brøndumgård, både medens vi var børn og i de unge år, og vi elskede tante Anna.

Så skete der det, at Adolph forelskede sig i deres huslærerinde Anna Maria Andersen. Det medførte, at ægteskabet med tante Anna opløstes. I mellemtiden var jeg blevet gift og bosat i København, hvor onkel Adolph efter skilsmissen - under vanskelige kår - også opholdt sig og havde sin gang i vort hjem. Da tante Anne, som stadig elskede sin mand, erfarede dette, sendte hun store fødevarepakker til os.

To måneder før sin død blev onkel Adolph gift med Anna Maria Andersen. I dette ægteskab var der 1 søn, født efter onkel Adolphs død."

((Adolph Nors' søn, Christian Nors (5.2.1) solgte under 1. verdenskrig Brøndumgård, som dermed gled ud af slægtens eje.))

+++

Nivå, oktober 1979.

**STAMTAVLE OVER SLÆGTEN
N O R S
i 16- og 1700-årene**

A
1 Kjeld Christensen el. Nielsen
præst i Nors, + 1660
& Hedvig Hansdtr Paludan
7 sønner

B

2 Hans Kjeldsen Nors
§ 1624, + 1692, præst
i Bygland, Norge, & 1)
Catrine Jensdtr Hommel-
hagel + 1672, 2) Anne
Ludvigsdtr + 1689, 3)
Petronelle Larsdtr
Lind

3 Jens Kjeldsen Nors
§ ca 1629, + 1687
præst i Haring
& 1) Anna Jensdtr
§ 1620, 2) Anna Hans-
dtr § 1620, + 1692

4 Anders Kjeldsen Nors
+ 1675, præst i Nors
& 1) Kirstine Pedersdtr
Brøndorff, 2) 1672 Doro-
thea Mouridsdtr Borc-
horst § 1652, + 1725,
hun: & 2) Jacob Axel-
sen Steenberg, 2 s, 1 d
af 1)

5 Peder
Nors el
præst i
& Maren
Sandbec

C

C

7 Daniel Jensen Ros-
holm § 1658, + 1694
& 1) Sophie Jensdtr
§ 1656, + 1687, 2)
Margrethe Poulsdtr
Paaske

C

8a Sids
Nors & I
Rodskov
1722, pr

D

8b Anna
Rodskov
stopper
§ 1694,
i Vindi
Vrads,
the Eli
§ 1705,

C

12 Peder Nors
student 1686

13 Lucas Andersen Nors
§ 1666, + 1717, ejer af
Kabel, & Berthe Hansdtr
Berg

14 Barbara Andreasdtr
Nors & 1698 Laur. Pe-
dersen Lykke

15 Søren Andersen Nors
+ 1719, ejer af St. Dier-
næs m. m. & 1) Anne Ma-
rie Mikkelsdtr Langballe
+ 1709, 2) Karen Jensdtr
Testrup
*) 1692

16 K.
+ 17
& Anr

D

D

20 Berete (?) Nors

D

21a Dorthea (Dorete)
Kirstine Lauritsdtr
Lykke § 1701 & Hans
Henrik Mathiesen Gros

22 Peder Lauritsen
Brønsdorff § 1708
+ 1762, præst i
Ramme & Lene Mar-
grethe Jensdtr Ugel-
berg

Måske flere børn

D

23 Kirsten
Catrine
§ 1698

24 Bert.
§: ca 16

E

21b Lucas Nors § 1740
+ 1799, sorenskriver
i Bamble, Norge, &
Anna Dusine

D

31 Anne Kristine
& 1719 Niels Chri-
stensen Tandrup +
1735, hun: måske
gift én gang til

32 Anders Sørensen
Nors § 1696, + 1762
skriver i Stavanger
& Susanne Due

33 Anne Mariche
Sørensdtr Nors §
1697, + 1735, & 1)
Jens Nielsen Scha-
venius § 1678, +
1722, præst i Nørhå
4 s, 2 d, 2) Chr.
Nielsen Lund § 1692
+ 1735, præst sm st

34 Bendix
§ 1700
+ før 1719

35 Maren Sørensdtr
Nors § 1702 & 1)
Jacob Eliassen + 1734
degn i Øsløs, 2) Pe-
ter Andreas Thol-
dorff § ca 1704, +
1752, degn sm st

36 Ped.
§ 1704
+ 1704

E

E

43 Søren Nors § 1732
+ 1801, præst i Vegger-
by Bislev, & 1) Olie
Lovise Krabbe § 1732
+ 1767, 1 s (nr 45),
1 d (nr 46), 2) 1768
Marie Sibylle Clemen-
tin § 1742, + 1807,
5 s, 2 d (nr 47-53)

(= første person i Ebba Nors':
SLÆGTEN NORS (i 18- og 1900-årene))

44 Udgår

F

45 Otto Henrich
Rudolph Nors § 1763
+ 1809, forpagter
ejer af Brøndumgård
& 1793 Kirstine Ole-
sen § 1762, + 1847

46 Sophie Dorothea
Nors § 1765, + 1788
& Søren Aagaard, for-
pagter

47 Peder Clementin
Nors § 1769

48 Olie Lovise
Krabbe Nors, døbt
1771

49 And
døbt 1

Forkortelser:
 § = født
 + = død
 & = gift med

-dtr = -datter (i navn)
 s = søn, sønner
 d = datter, døtre
 sm st = samme sted

