



## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



FAMILIEN KRYGER

-----

At opstille en Stamtavle kræver saavel Tid som Penge, og jeg har aldrig haft formeget af disse nødvendige Faktorer.

Det er saadan set heller ikke min Hensigt, men jeg vil forsøge at videregive til mine Efterkommere den Viden om Slægten KRYGER jeg har, udfra egne Erindringer, fra foreliggende Stamtavler, fra Lejlighedsdigte, m.m., en Slags Slægtsbeskrivelse, saalangt tilbage, som jeg har kunnet komme.

\*04

Jeg er fuldt klar over, at det følgende er behæftet med alvorlige Fejl, og givet har mange Mangler, og vil derfor, som et Forhaandssvar paa Kritik, anføre et

S.E.& O.

(sine errore et omissione)

Aug. 1982

Ralph Kryger

Jeg er klar over, at I først og fremmest vil have Svar paa Spørgsmaalet:

## HVOP STAMMER VI FRA ?

Mit Svar er dette:

Det ved jeg ikke ! Men -- der gaar et Sagn i Familien !  
Og Sagnet siger:

Der levede for flere Hundrede Aar siden en Krovært i Heidelberg i Tyskland. Ingen har kunnet fortælle hvad Krovæarten faktisk hed, men det er sagt, at han lød Navnet HANS KRUG, opkaldt efter de Krus Øl, han serverede ved Skænken i sit Gæstgiveri.

(Det var jo dengang almindeligt, at man blev kaldt i daglig Tale efter det Erhverv, man havde, f.Eks. Per Bager, Herman Smed, Ole Røgter, Kristian Møller). Navnet KRUG har saa i Tidens Løb undergaaet Forandring, først til KRUGER, dernæst til KRÜger, og her i Danmark til KRYGER.

Denne Krovært, som altsaa lød Navnet HANS KRUG, maa have været en driftig Mand, som forstod at drive sit Gæstgiveri godt. I hvert Fald maa han paa ærlig - eller maaske lidt uærlig - Vis have tjent saa godt, at han kunde lade sin Søn studere ved Universitetet i Heidelberg.

Sagnet siger, at Sønnen, Studenten, som vel nok har deltaget ivrigt i Studenterlivet, ved en Fægtning, en saakaldt MENSUR, kom for Skade at slaa en anden Student ihjel.

Det var nu nok den dræbte Student, der var Skyld i Misæren, idet han jo maa være kommet for nær sin Modstanders Kaarde i sin Iver, men man gav Kroværtens Søn Skylden, - og det var jo ikke saa godt. Man saa nemlig lidt strengt paa den Slags Uheld, og Kroværtens Søn havde faktisk kun 2 Udveje: enten at

lade sig nalsnugge eller stikke af!  
Til Held for os valgte han den sidste Udvej.  
Han stak af og kom - hvorledes vides ikke - til Dan-  
mark, hvor han, efter Sigende, slog sig ned som --  
Skredder i  
Saa siger Sagnet.

Vel er det kun et Sagn, men vi holder fast ved det,  
indtil det modbevises.  
Det er somom dette med en Krovært i Heidelberg giver  
en Forklaring paa den krygerske Families Lyst til god  
Vin og godt Øl.

--0--

Dette var Sagnet.  
Nu kommer Realiteterne

I det Herrens Aar 1807, den 26' Maj, fødtes i København et Drengebarn, der fik Navnet:

ANTON HOLTSMANN KRÜGER

Hvad/hed hans Forældre ? Hvor i København boede de ?  
Jeg ved intet herom endnu, men jeg søger stadig at udvide min Viden.

At Anton Holtmann Krüger var kommet til Verden paa et højst uheldigt Tidspunkt, derom kan der ikke herske nogen Tvivl. Efter Slaget paa Reden i 1801 lurede Frygten for nye Angreb fra engelsk Side, og saa kom det, faa Maaneder efter hans Fødsel. Den 26' Juli 1807 besluttede England atter at angribe Danmark og specielt København, med det Formaal at beslaglægge den danske Flaade. saa den ikke kunde blive stillet til Raadighed for Napoleon.

Den 7' August 1807 passerede den engelske Flaade Kronborg. Den 20' August laa engelske Tropper i Angrebsstilling, der hvor Frederiksberg Alle nu ligger. Det var jo dengang langt udenfor Københavns Volde.

Den 23' August udkæmpedes et Søslag i Køge Bugt.

Og den 2' September begyndte Bombardementet af København. Hvor boede Anton Holtmann Krüger og hans Forældre ? Maatte de, som saa mange, flygte fra Hjemmet ?

Og efter Bombardementet, da Knapheden paa Fødevarer og meget andet meldte sig, da Priserne paa alle Varer eksplosionsagtigt steg til svimlende Højder, da Staten gik bankerot i 1813, og Pengene næsten var værdiløse, - da alt var Ragnarok, - hvorledes klarede den lille krügerske Familie sig ?

Jeg ved intet herom, men jeg ved at Anton Holtmann Krüger kom i Skrædderlære, blev udlært og den 12' Marts 1842 giftede sig med Louise Blondine Dam.

De Nygifte lejede en Lejlighed i Pilestræde.

I en Lejlighedsvisse opgives Bopælsen som Pilegade Nr. 8, men der har aldrig eksisteret en "Pilegade", det maa have været Pilestræde. Gadenummeret kan være rigtigt, men i saa Fald

er de senere flyttet over paa den anden Side Pilestræde, idet de i 1847 i Københavns Adressebog staar opført som boende Pilestræde 11 (senere kaldet Nr. 16).

De fik 3 Sønner, nemlig:

GEORGE KRÜGER

THEODOR KRÜGER

ANTON CHRISTIAN KRÜGER

Anton Holtmann Krüger og hans Hustru fejrede Deres Sølvbryllup den 12' Marts 1867.

Paa det Tidspunkt havde han allerede Aar tilbage etableret sig som Skræddermester og var Medlem af Skrædder-Lauget.

Anton Holtmann Krüger havde ogsaa efter Krigen i 1848 ændret det tyske ū til et dansk y.

Han døde den 3' August 1874.

Hans Hustru døde den 5' Januar 1897, 84½ Aar gammel.

-0-

Vedrørende Anton Holtmann Kryger's og Hustru's Sønner kan jeg berette:

GEORGE KRÜGER

Det eneste, jeg ved om ham, er, at han som Voksen bosatte sig i Hamburg, hvor han drev Virksomhed som Varemægler. Han døde ugift.

THEODOR KRÜGER

Jeg ved intet om ham. Min Farfar, Anton Christian Kryger talte aldrig om ham, undtagen ved een Løjlighed, hvor han nævnte, at han havde bosat sig i Kallundborg og drev Næring som Møller.

Han er lidt af en Gaade for mig. Saavel min Farfar som min Far har nævnt hans Navn, men har aldrig villet udtale sig nærmere om ham.

I Sølvbryllupssangen for Anton Holtmann og hans Hustru staar i eet an Versene:

"Gid han med Viv i Fred og Ro

"Maa leve nok saa længe

"Til Børn af Deres Sønner to,

"Kan Gran-Fa'rs Pibe tænde"



Hvorfor staar den "Sønner to" ? Der var jo 3 Sønner.  
Hvorfor vilde min Farfar og min Far aldrig give mig noget Op-  
lysning om Theodor Krüger ?  
Havde han begaaet noget, som Familien tog Afstand fra ?

ANTON CHRISTIAN KRYGER

Om ham ved jeg til Gengæld meget, men det kommer paa de  
følgende Sider.



Anton Kryger

ANTON CHRISTIAN KRÜGER

blev født den 20' August 184- i Bøtens navn som Søn af Anton Holtmann Krüger og Hustru Louise Blondine, født Dam.

Efter at have gaaet i Skole i det Iovbefalede, ret korte Aaremaal kom Anton Kryger i Lære hos Urtekræmmer Eschemoes, Gl. Kongevej 47 i København.

Han blev udlært hos Urtekræmmer Eschemoes og aftjente derefter sin Værnepligt som Infanterist i 1' Regimanet.

Derefter arbejdede han som Urtekræmmerensvend hos forskellige større Købmænd i København, bl.a. hos "Oste-Aagaard" paa Amagertorv.

I et Par Aar bestyrede han en Colonialforretning i Nyboderkvarteret, men blev saa kaldt tilbage til sin gamle Læreplads for at overtage Forretningen.

Urtekræmmer Eschemoes var blevet gammel og ønskede at trække sig tilbage, men inden Aftalerne om Overtagelsen af Forretningen var kommet igang, døde Eschemoes, og Anton Kryger købte Forretningen af Boet for en Pris af 1.000 Kr. inclusive Varelager og Inventar.

Anton Kryger overtog Forretningen den 2' Februar 1875.

(En Urtekræmmerforretning dengang var faktisk det samme som idag kaldes Kolonialforretning eller Købmandsforretning).

Da han nu havde Foden under egen Disk, mente Anton Kryger, at han kunde tillade sig at gifte sig.

Anton Kryger havde en god Ven og - vistnok - Soldaterkammerat ved Navn Frederik Andreasen Kruse. Dennes Broder var gift med Henriette Cahtrine Marie Cappel, og Frederik Kruse sværmede selv for en Søster til Svigerinden, Dorteia Leopoldine Cappel, med hvem han senere blev gift.

Gennem Frederik Kruse lærte Anton Kryger en tredje Søster at kende, Jensine Helene Cappel, Datter af agtværdig Skræddermeister i Roskilde Hans Petter Cappel og Hustru Leopoldine Louise født Scheill.

Anton Kryger og Jensine Helene Cappel blev gift den 26' Oktober 1875 og bosatte sig Saxogade 4 i København.

De fik ialt 5 Børn, nemlig:

|               |                   |      |              |
|---------------|-------------------|------|--------------|
| Georg Kryger  | født 6' September | 1876 |              |
| Ejnar Kryger  | født 1' August    | 1878 |              |
| Ellen Kryger  | født 21' Maj      | 1880 |              |
| Holger Kryger | født 8' Januar    | 1883 |              |
| Carl Kryger   | født 5' Novbr.    | 1885 | død 1/3 1886 |

Anton Krygers Forretning gik straalende. Han var uhyre flittig. Fra Kl. 7 Morgen stod han bag sin Disk, smuttede hjem til Middag Mellem Kl. 5 og Kl. 6 Eftermiddag og var tilbage i Forretningen til Lukketid. (Lukketid var, naar der ikke kunde forventes flere Kunder. Lovbefalet Lukketid eksisterede ikke).

Men - tro nu ikke, at han blot var en Arbejdsmaskine.

Anton Krygers daglige Virke hindrede ham ikke i at tage livlig Del i de Fornøjelser, der fandtes.

Baade Anton og Jensine Kryger elskede at have Gæster, og de havde mange Venner.

Havde de ikke Gæster om Søndagen gik de ud til de smaa Haver i Pilealléen, eller gik i "Marienlyst" og "Sommerlyst" i Frederiksberg Allé, eller de gik "paa Tivoli", (saadan sagde man dengang.)

En L'Hombre med gode Venner foragtede Anton Kryger ikke, tværtimod.

Den stadige Fremgang i Forretningen gjorde det nødvendigt for Anton Kryger at have mere Medhjælp, men det skulde være dygtige Folk, rappe paa Fingrene, ellers røg de ud.

Men ogsaa Butikken Gl. Kongevej 47 blev for lille.

I 1884 købte Anton Kryger Hjørneejendommen Gl. Kongevej-Værnedamsvej.

Denne Bygning var oprindelig Beboelseshus i 1 Etage med højt skraanende Tag og med en 2-Etagers Bagbygning.

Det vires, at Huset indtil 1852 tjente som Bolig for Balletmester Gelotti's berømte Solodanserinde Madam Anna Margrethe Scholl.

Der findes en usikker Tegning af dette Hus fra 1850. Af Tegningen fremgaar, at Huset ikke har haft nogen anden Bebyggelse i Hjørnen. Dette er dog ikke korrekt. Et lille Stykke længere ned af den lille Vej, der førte fra Gl. Kongevej til Frederiksberg Allé, laa et Gæstgiveri. I 1732 købte en tidligere hollandsk Landsknecht dette Gæstgiveri med tilhørende Arealer. Den





Georg Kryger

Ellen Kryger

Ejnar Kryger

Holger Kryger

c. 1890

lille Vej, Gæstgiveriet laa paa, blev kaldt Verner Dam's Vej, senere forvrænget til Værnedamsvej.

Da Anton Kryger købte Hjørneejendommen, var der allerede tæt bebygget, saavel paa Gl. Kongevej som paa Værnedamsvej.

Der var ogsaa indlagt Vand i Ejendommen, idet Ejeren af Ejendommen "Svanholm", Peter Andersen, havde etableret et Vandværk, der forsynede det nærmeste Kvarter med Vand.

Ogsaa Elektricitetsforsyning var der Adgang til.

Gl. Kongevej var blevet en Hovedfærdselsaare. Der gik en hestetrukken Omnibus fra Kgs. Nytorv ad Strøget og Vesterbrogade, og videre ad Gl. Kongevej til Smallegade. At Gl. Kongevej var en Gde af Betydning, fremgaar af, at der i Brolægningen var nedlagt Sporvejsspor. Naar Omnibussen kom fra Vesterbrogade ind paa Gl. Kongevej, drejede Kusken paa et Haandtag, hvorefter et Sæt Styrehjul sænkedes ned paa Skinnerne, saaledes at Omnibussen blev holdt paa Sporet.

Anton Kryger indrettede Hjørneejendommen til Butik og installerede som den første i København Buelys-Belysning i Butikken samt Petroleumsmotor til at drive Kaffemøllen, der tidligere var blevet drevet ved Haandkraft.

I Bagbygningen indrettede han paa 1' Sal en Bolig til sig og sin Familie.

Der hørte en lille Have til Huset, hvor man i ledige Stunder fordrov Tiden med at spille Kroquet. Han fik ogsaa anlagt en Keglebane i Haven.

Lange varede det ikke, før Lagerpladsen blev for lille, ligesom der skulde indrettes Værelser til Kommisser og Lærlinge, hvorfor Anton Kryger lejede en Lejlighed paa Svanholmsvej.

Kommisser og Lærlinge aflønnedes med en mindre Kontantløn samt fri Logi og fuld Kost. Kosten sørgede Anton Krygers Hustru for.

Personalet havde betydelig flere Gæremål, end man har nutildags i en Købmandsforretning.

Inet var færdigpakket. Kaffe, The, Sukker, Mel, Jern, Salt, Soda, grøn og brun Sæbe, o.s.v. alt blev bragt, medens Kunden saa derpaa, saaledes at Kunden kunde forvise sig om, at der ikke blev snydt paa Vægten.

Vægtene var Balancevægte, hvortil man brugte Lødder.

Tjenestepigerne kom som Regel med en Kurv paa Armen til Varerne. Var det Fruen selv, der blev ekspederet, blev Varerne pakket ind, og det efter Parolen: Alle Pakker skal være firkantede. Det kunde godt volde Problemer, f.Eks. hvis Fruen havde købt en Flaske Eddike og et Pund Salt!

Ekspedienten maatte ikke foretage Sammentællinger paa Pakken eller paa en Pose. Man talte Priserne paa de købte Varer sammen i Hovedet under Ekspeditionen, samtidig med at man talte med Kunden om Vejret, om de dyre Tider, o.l. og samtidig prøvede at sælge nogle Varer, Kunden oprindeligt ikke havde tænkt sig at købe. Slutbeløbet blev opgivet Kunden, medens man Pakkede Varerne ind. Ønskede Kunden en specificeret Nota, blev denne udfærdiget, haandskrevet, let læselig.

Mange Kunder havde Maanedkredit. De fik en Følgenota ved Køb af Varer, og disse blev indført i en Kontrabog, som blev præsenteret Kunden til Betaling kort efter den første i en Maaned.

Almindeligt var det, at Kunderne fik Varerne bragt. Dette skete dels med Trækvogn, skubbet af Butikskarlen, dels med Hestevogn. Hesten hed altid "Malene, uanset om den var af Hunkøn eller Hankøn.

Udover de Kunder, der boede i Nærheden af Forretningen, havde Anton Kryger Kunder paa Amager, Nørrebro og Østerbro, og en Gang om Ugen trak "Malene" Vognen til Hellerup, Klampenborg, Rungsted og tilbage over Hørsholm og Lyngby.

Paa denne Tur var det en fast Regel, at Kusken bedede paa Taarbæk Kro. Inden han kørte videre købte han 2 bajerske Pølser. Den ene blev bunden paa Pisken, for "Malene" brød sig ikke om at skulle op ad Taarbæk Bakke, der dengang var meget stejl, men naar Pølsen dinglede for Enden af Pisken foran dens Mule, gik det, og naar Toppen var naaet, fik "Malene" sin Pølse, medens Kusken fortærede den anden Pølse. Men selv som Dræng oplevede denne Forestilling.

En Gang om Ugen var det Torvetag, og paa denne Dag blev Forretningen lukket op Kl. 8 om Morgenen.

Gartnerne, der skulde ind paa Torvet for at sælge deres Produkter, standsede udenfor Forretningen og afleverede deres Bestillinger. Ved 11 - 12 Tiden kom de tilbage fra Torvet og hentede deres Varer. Anton Kryger kendte dem alle, viste dem de var gift og hvormange





Far

Farfar

Mor "Kis"

mig

George Gehrke

Anna Gehrke

Som Nytaarskort sendte Anton Kryger dette Interiør fra Forretningen paa Gl. Kongevej til Leverandører og større Kunder.

Til Fotograferingen indkaldte han som Kunder sin Ven George Gehrke, og hans Hustru Anna Gehrke, samt Mor "Kis", Far's anden Kone, mig og Farmor's Tjenestepige.

Bag Disken min Far, Farfar og hans Kommisser.

Børn, de havde. I hver Varekurv lagde han sammen med de bestilte Varer et Kræmmerhus Bolcher til hvert Barn og af og til en Opmærksomhed til Gartnerens Kone i Form af et Stykke god Chocolate eller en lille Flaske Eau de Cologne.

De fleste Gartnere havde Maanedesregning, og naar de først paa Maaneden kom for at betale, skete det som oftest, at de blev inviteret ind paa Kontoret. Saa aabnede Anton Kryger det store Pengeskab. Der stod en Flaske Akvavit og nogle Glas. Gartneren betalte og fik en Dram.

Personalet havde nok at gøre, selvom der ikke var travlt ved Disken.

Hugget Sukker, som vi kender det idag, eksisterede i Begyndelsen ikke. Man fremstillede Hugget Sukker ved paa en bestemt Maade at hugge Ringe af tilpas Størrelse af Topsukker, (Sukkertoppe). Disse Ringe blev saa flækket paa langs og tværs. Saaledes fik man hugget Topsukker.

De Stykker af det huggede Topsukker, der havde runde Kanter, (Ydersiden af Ringene), blev stødt i en Morter til Flormelis.

Vanillesukker fremstillede man ved at mase en Vanillestang ud til smaa bitte Korn og derefter blande disse med Flormelis.

Dette foregik ogsaa ved Hjælp af en Morter.

Selv højt op i 2oerne var der Kunder, der forlangte hugget Topsukker og stødt Vanillesukker, fremfor det "moderne" hugget Melis eller hugget Krystal og Vanillesukker i Breve.

Kandis havde man paa Snore. Naar en Kunde købte noget Kandis, blev Kandissen lempeligt stødt i Morteren, saaledes at den blev frigjort for Snoren.

Puddersukker (Sct. Croix Sukker), og mørk og lys Farin fik man hjem i Sække.

Mel fik man hjem i 100 kg. Sække. Der var to Slags: det fine og dyre Mel amerikansk Mel, der var kridvidt og danskt Mel, der var lidt graaligt og væsentligt billigere.

Svedsker og tørrede Frugter. (Soler og Pæser). kom hjem tætpakket i Kasser. Saavel Svedsker som tørrede Frugter skulde skilles een for een, før de kom i Skuffen i Disken. (Det var løvrigt en Regel, at nye Lærlinge gerne maatte spise saamange tørrede Frugter. de havde lyst til. Naar de tørrede fber kom ned i Maven hos Lærlingen, buinede de selvfølgelig op og medførte en voldsom Mavepine. Lærlingen Sygemelding paa Grund af

Mavepine blev roligt accepteret, idet man saa var forvissat om, at han ikke mere tog for sig af de mange lækre Varer).

Et Problem var der med Rosiner og korender. Disse kom ligeledes tattrakket i Kasser, og Rosinerne var med Stikke. Ogsaa disse skulde skilles ad og Stikkene frabortnes.

Det var en fast regel, at den Lærling, der blev sat til at pille Rosiner, uafbrudt skulde fløjte, saa han ikke kunde sløde og guffe de dyre Rosiner i sig.

Men Lærlingene fandt paa Raad.

Een Gang, da Første-Kommissen kom ned i Kalderen, sad den ene Lærling og pillede Rosinersamtidig med at han tog for sig af de gode Varer, medens den anden Lærling stod ved Siden af og fløjtede!

The blandede man selv af forskellige Thearter, f.Eks. Souchoag, Flowery-Pecco, Shihoku, Haysan (grøn The), Congu, oolong. Til den billige The brugte man Broken-Tea, og til den dyreste The anvendte man tørrede The-Blomster.

Anton Krygers Speciale var Ost. Han havde ikke før ingen Ting været ansat hos "Oste-Aagaard. Han gik selv rundt hos de forskellige Oste-Grossister og udvalgte sig de Oste, han vilde have, og Forretningen var kendt for sine fine Oste.

Hjørnebutikken var efterhaanden blevet for lille, og Anton Kryger tænkte paa at bygge om. For ikke at blive spærret inde paa for lille Plads købte han af Slagtermester Burchard og af Bagermester Eklund 2 mindre Ejendomme, men han opgav selv at bygge og solgte Ejendommene til en Bygmester, paa den Betingelse, at der skulde indrettes en Hjørnebutik til ham efter hans ønske.

Midlertidig flyttede han Forretningen over paa den anden Side af Gl. Kongevej paa Hjørnet af Svanholmsvej. Dette skete i 1906.

I 1899 blev Anton Kryger alvorlig syg, og maatte holde sig i Ro i længere Tid. For at hjælpe ham begyndte hans ældste Søn, Georg Kryger i Forretningen. Det endte med at Georg Kryger opgav sit Studie og fortsatte i Forretningen, ogsaa efter at hans Fader var blevet rask.

Med Georg Kryger kom der nye Ideer til Forretningen. Det skulde ikke blot være en Kolonialforretning, nej- det skulde være den førende Kolonial- og Delikatesseforretning i København. Først kastede Georg Kryger sig over Kaffehandelen. Han arbejdede en Tid hos Anton Krygers gode Ven, Kaffegrosserer Ferdinand Andersen,

og satte sig ind i Kaffeblandningens Mysterie.

Saa indførte han nye Blandinger i Forretningen. Man købte Kaffe hjem i Sække og blandede selv. Til Blandingerne anvendte han ostindiske Kaffer, som Boengl, Patjok og Timor. Guatemale Kaffer, Maracaibo Kaffer og til de billigere Kaffer Santos Kaffer.

Kaffen blev købt hjem paa i Sække, og Georg Kryger sørgede selv for Blandingerne. Der var 4 forskellige Blandinger.

Naar Kaffen var blandet, blev den sendt til Brænding hos Urtekræmmernes Kaffebrønderi paa Jagtvej, et Brønderi som Anton Kryger havde været med til at oprette sammen med Kaffe-grosserer Ferdinand Andersen.

Det varede ikke længe, førend Kryger Kaffe var kendt over hele København, og Salget af Kaffe steg meget kraftigt.

Den eneste alvorlige Konkurrent var Gamel's Kaffe-forretning i Østergade.

Anton Kryger helligede sig Osten.

Georg Kryger helligede sig Kaffen.

Men ikke nok med det.

Georg Kryger satte sig ogsaa ind i Vinens Mysterium, og Resultatet blev en kraftig Forøgelse af Vinsalget.

Portvin, Madeira, Sherry, Rom, m.v. tog man hjem i Fæde og aftappede selv.

Rødvin importerede man paa Flasker direkte fra Frankrigs

Det samme gjalt Hvidvin.

Rhinskvine og Moselvine fik man direkte fra Tyskland .

Og Delikatesser! Georg Kryger begyndte at skaffe nye, interessante Varer hjem, og fortsatte med det, efter at han i 1919 havde overtaget Forretningen.

Det var Varer, som f. Eks. tørrede franske Svampe, syltede Frugter i Champagne-Cognac, Strassburger Gaaseleverpostej, leveret frisk i Butterdejs-Skaale direkte fra Strassburg med Fly, engelske og franske Saucer, franske, spanske og portugisiske Sardiner fra de førende Sardineksportører, f.Eks. Philip Canaud, Amieux Frères, Cervara, indiske Fuglereder i Daaser, Hajfinnesuppe i Glas, Kænguruhalesuppe i Glas, Vinbjergsnegle, Blæksprutter, om.m.

Anton Kryger, der var lille af Vækst, følte sig ikke større, fordi Forretningen voksede.

Der var nogle, der i Erbødighed titulerede ham Grosserer, de fleste titulerede ham Købmand, - men selv holdt han paa at han var Urtekræmmer.

Anton Kryger var en flittig Mand, sommetider lidt vel barsk, saavel overfor Personale som overfor Repræsentanter, der kom for at tilkøbe Deres Varer.

Han var svar at komme i kontakt med for Repræsentanterne, men havde en repræsentant først taaget kontakt. Kunde man regne med stadig at faa Ordre, saalænge Varesnes Kvalitet var i Orden, og Prisen var rimelig.

Kvaliteten var det primære, og følte han sig snydt paa det Punkt, saa var Repræsentantens Dage talte. Det var UD - sagt med store Bogstaver.

Af sit Personale krævede Anton Kryger: Hurtighed, Sælgereregnskab og Belevenhed overfor Kunderne, en naturlig korrekt Optræden, men fremfor alt ikke underdanig.

En ung Mand, der kunde vise, at han havde været Lærling hos Anton Kryger, behøvede ikke andre anbefalinger.

Den 2' Februar 1915 fejrede Anton Kryger Forretningens 40-Aars Jubilæum med en stor Middag paa Skydebanen paa Vesterbrogade. I Festen deltog en lang Række af Forretningens Leverandører. Festmiddagen bestod af:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Oxehalesuppe               | Madeira          |
| Foreller á la Hotelliére   | Rüdesheimer      |
| kogt Gaas m/ Flødepeberrod | Chateau Leoville |
| Slikasparges               | Apollinaris      |
| Hjerpa, Gelée              | Champagne        |
| Is parfait                 | Madeira          |

Som før nævnt overdrog Anton Kryger Forretningen til sin ældste Søn, Georg Kryger pr 2' Februar 1919.

Hertil skal blot føjes, at Anton Kryger deltog i den Fest, Georg Kryger holdt i Anledning af Forretningens 50-Aars-Jubilæum i 1925.

Festmiddagen bestod da af følgende:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Potage Nids d'hirondelle<br>(Svaleredesuppe) | Sherry Amontillado    |
| Saumon á la Trianon<br>(Laks)                | Chateau Disseau       |
| Dindonneau, sc. d'Huitre<br>(Kalkunkylling)  | Pommery gout american |
| Agneau roti, Salades & Compotes<br>(Lam)     | " " "                 |

---

Det var Forretningen, - men tilbage til Privatlivet.

Lejligheden paa Svannolmsvej var blevet for lille, og Anton Kryger købte saa en dejlig Villa med stor Have Fornaastrømsalle 21. Da denne byld imidlertid blev truet af høj Bebyggelse i Nærheden, solgte han Villaen, og Familien flyttede ind i en Lejlighed Værnedamsvej 13.

Det blev kun kortvarigt.

Anton Kryger kom ved en Forglemmelse een Dag for sent med Betaling af Huslejen. Han fik omgaaende en Opsigelse, som dog kunde bortfalde, hvis han vilde gaa med til en Forhøjelse af Lejen. Anton Kryger blev rasende, købte omgaaende en Villa paa Alhambravej Nr. 18 og flyttede. Det var i 1904.

I 1910 solgte han Villaen paa Alhambravej og købte Beboelses-ejendommen Engtoftevej 1, paa Hjørnet af Frederiksberg Allé.

Sommerhus maatte Anton Kryger jo ogsaa have.

Først købte han en lille Villa langt udenfor Byen, Lindegaardsvvej i Ordrup. Efter Tidens Skik skulde Villaen have et Navn, og den blev opkaldt efter hans lille Datter Ellen.

Selvom det var langt udenfor Byen, var det dog ikke saa svært at komme dertil. Dels gik der hestetrukne Omnibusser, de saakaldte "Kaffemøller", ad Strandvejen, dels brugte Anton Kryger eget Befordringsmiddel. Han købte en Landulet, (d.v.s. et 4-hjulet Køretøj med O-formede Fjedre, Hængeremme og Kaleche). "Malene" blev om Søndagen ophøjet til Herskabshest, og Forretningens Kusk blev iført Liberi !

Men København voksede, og Anton Kryger maatte længere bort fra Storbyen.

Han solgte "Villa Ellen" og købte en større Villa paa Taarbæk Bakke, "Bilbjergsminde".

Nogle Aar efter solgte han den og købte i Stedet Villa "Udkig", en rødstens Villa med et lille Taarn, beliggende ned til Vandet ved Taarbæk Havns nordre Mole.

I Begyndelsen af Krigen 1914-18 overtog Militæret Ejendommen og omdannede den til Fort.

I de følgende Somre lejede Anton Kryger en af de Cottager, der hørte til Klampenborg Badehotel.



Farfar's Villa paa Alhambravej



Far i Lejligheden  
paa Forhaabningsholms  
Allé.

Det første Aar lejede han et meget smalt Hus, kaldet "Penalhuset". I de senere Krigsaar lejede han Cottage E. kaldet "Elefanten", et lavt, meget bredt Træhus.

Efter at have trukket sig tilbage fra Forretningen købte Anton Kryger et lille, straaetakt Hus ved hovedvejen mellem Fredensborg og Hillerød. Huset var oprindeligt et Aftægtsnus og blev kaldt "Stines Hus". Senere havde det faaet Navnet "Bakkehuset".

Her tilbragte han og hans Hustru de følgende Somre. Han fik Gartneren paa "Egelund", (Enkedronningens Sommerresidens), til at anlægge Haven, og selv gik han Dagen lang og lugede, rev Gange, puslede med Roserne, osv. Det kneb lidt med at kende Forskel paa hvad der var Ukrudt og hvad der var saet. Saaledes lugede han engang omhyggeligt alle Radiserne op og lod Ukrudtet staa.

Om Søndagen morede han sig med sine Sønner paa en velanlagt Kroquet-Bane.

Det var lidt sværere for ham at faa Tiden til at gaa om Vinteren. Kort efter, at han havde trukket sig tilbage, ringede han over til Forretningen og spurgte, om han ikke kunde faa al den tomme Træemballage. Det fik han, og saa gik han i Gang med at hugge Brænde. Nogle Dage efter ringede han til Forretningen og oplyste, at han havde en Del Optændingsbrænde i Ruller, som han vilde sælge!

Efter Jensine Krygers Død i 1924, solgte Anton Kryger Huset i Fredensborg.

Efter den Tid levede han stilfærdigt i sin Lejlighed paa Engtoftevej, gik sine daglige Ture ad Frederiksberg Allé og i Frederiksberg Have, fik et Slag l'Hombre med Sønnerne om Søndagen og et Spil Skak med den ældste Sønnesøn 2 Gange om Ugen.

Anton Kryger døde den 18' Marts 1933.





Jensine Kryger

født Cappel

JENSINE HELENE KRYGER, født Cappel

blev den 26' Oktober 1975 gift med Anton Kryger.

Om hendes Slægt kan oplyses:

Hendes Oldefar, Jørgen Cappel, blev født i 1722 og boede i Krog-  
have ved Nykøbing Falster.

Han var gift 3 Gange og havde mindst 13 Børn.

Med sin anden Hustru, Karen Rasmusdatter (f. 1727 - død 1772)  
havde han 6 Børn, hvoraf den næst yngste blev døbt Rasmus Jør-  
gensen Cappel.

Rasmus Jørgensen Cappel blev født 24' August 1766 og døde den  
20' November 1832.

Han var Vognmand og Vandkigger i Nykøbing Falster og boede i  
Østergade 28.

Han var gift 2 Gange, første Gang med Maren Poulsdatter (f. 1768  
- død 22/1 1828, og anden Gang med Bendte Rasmusdatter.

Med sin første Hustru havde han 8 Børn og med sin anden Hustru  
1 Barn.

Hans yngste Søn af første Ægteskab fik Navnet Hans Peter Cappel.

Hans Peter Cappel blev født i Nykøbing F. 1' Februar 1813 og døde  
den 6' April 1901.

Som 16-aarig kom Hans Peter Cappel i Lære hos Skræddermester  
Christensen i Nykøbing F.

Lærekontrakten er bevaret, skrevet med gotiske Bogstaver paa  
Stempelpapir.

Som et Kuriosum gengiver jeg omstaaende Kontraktens Ordlyd:

## Lærre Contract

I mellem mig Skræder Mester Christensen  
og Hans Petter Kappel.

Jeg underskrivne Skræder Mester Christensen til  
staar herved at ieg vil lade Hans Petter Kappel  
Som ieg her ved antager til Dræng paa hans Bekost-  
ning indskrive i Skræder Lauget, for at lære Skræder  
Profortionen, og ere vi, med Hinanden forenede  
paa følgende Maadé.

1. Han tiltræder Læren den 6te April 1828 og  
fra denne Tiid staar i Lære i 5: siger Fem Aar paa  
hinanden følgende nemlig til den 1te April 1833.  
Naar ieg efter Di aars forløb gjør ham til Svend  
betaler han Udskrivningen. Saa længe han er i  
Lære forsyner ieg ham med Kost og Huuslyde.
2. Jeg forpligter mig til Samvittigheds fuld at lære  
ham alt hvad der henhører til den af ham  
Valte Profortion, for at han efter Læreaarre-  
nes udløb kan ansees Som en duelig Svend.
3. Derimod skal han Visse lærvillig flittig lydige  
og paapassende i sit arbeide, ikke være Udtroe eller  
at bortgive noget til anden ikke forvanskadet  
ham anbetroede Materialler eller forarbeidede  
Vharer.

Under forudsætning at Mester Christensen  
opfører sig mod H. Petter Kappel som  
en ærrekie Mester og at han opfylder de i  
Nummer 2 fastsatte Betingelser, indestaar ieg som  
Fader for alt det Tab Skræder Mester Christensen  
Matte lide ved min Søns Udtroskab.

Nyekiøbing d. 6te April 1829

Til denne Contract  
Witterligheds underskrift  
Schwartz H.P.Lunde

Rasmus Kappel

Fremlagt ved Laugssamling den 4de August 1821 ved  
Hans Peter Kappels Indskrivelse som Lærling og  
Udskrivelse som Svend

J. Møller

Den 9' Marts 1836 fik Hans Peter Cappel Borgerskabsbrev som Skræddermester i Roskilde.

Umiddelbart efter, den 26' April 1836, indgik han Ægteskab med Leopoldine Scheil, (f. 1816 1818 - død 13/10 1900), Datter af Bataillonskirurg, senere praktiserende Læge i Roskilde Friederich Wilhelm Scheil og Hustru Dorothea Charlotte, født Hvid.

Hans Peter Cappel og Hustru fik 7 Børn.

Det yngste Barn blev døbt Jensine Helene Cappel.

JENSINE HELENE CAPPEL blev født 13' August 1851. Hun døde i København den 14' Maj 1924.

Da hun blev født boede hendes Forældre Skolegade 4 i Roskilde. Senere flyttede de til Ringstedgade 68 i Roskilde.

Hun blev konfirmeret den 1' Oktober 1865.

Gennem Skrædder Frøderik Andreasen Kruse, der sværmede for een af hendes Søstre, mødte hun Urtekræmmerensvend Anton Kryger.

De blev gift den 26' Oktober 1875 og fik 5 Børn.

Jensine Kryger var stilfærdig og flittig, en dygtig, sparsommelig Husmoder, der tilfulde magtede de stigende Opgaver, hun kom ud for, ikke mindst som Værtinde ved de mange Fester, der blev holdt i Hjemmet.

Der var dog een Ting, som hun ikke magtede: -- det var at holde paa sine Tjenestepiger.

De skiftede hurtigt, fordi de ikke kunde opfylde hendes Krav godt nok.

Der skulde fejes, vaskes Gulve, støves af, (og vé den stakkels Pige, der efterlod blot et Støvgran øverst paa Dækketøjsskabet), Tæpperne skulde hver Dag fejes med den moderne Tæppefejmaskine, og en Gang imellem skulde Tæpperne ned i Gaarden og bankes. Vinduerne skulde blankpoleres, Sengetøj skulde luftes, og der skulde hver Morgen fyres op i Kaminen og i Kakkelovnene, samt i den store Badeovn i Badeværelset.

Dertil kom, at Pigerne skulde dække Bord og varte op ved den daglige Frokost og Middag, samt ved Festerne.

Vaskekone kom der en Gang om Maaneden, og saa skulde Pigerne være med til at trække Duge og Lagener, stryge og lægge paa Plads.

En gammel Kone kom en Gang om Maaneden og reparerede det, der var i Stykker samt stoppede Strømper.

Madlavningen stod Jensine Kryger selv for, undtagen ved Fester. Saa blev hendes faste Kogekone, Madam Jensen, tilkaldt, men al-

som hun vilde have det.

Hun var den, der holdt Familien samlet. Naar hun indbød til Middag, saa kom de alle, hendes og Anton Krygers Børn med deres Egtefæller og Børn, andre Slægtninge og Vennerne.

Haandarbejder havde hendes store Interesse. Der var naandbroderede Havnestræk i al hendes Dækketøj. Hun broderede Sofapuder, hækledede, gimpede, og hvad nu al den Slags hedder.

Hendes Sparsommelighed gav sig de særeste Udslag.

Hun skulde altid have bedste Kvalitet, men hun skulde altid tinge om Prisen. Hendes faste Slagter, Slagtermester Rheinländer paa Værenedamsvej, kendte hende og viste, hvorledes hun skulde behandles. Hun fik baade det, hun vilde have, og fik Lejlighed til at tinge om Prisen !

Gik en Tallerken eller Skaal i Stykker, blev den ikke kasseret. Hun gik ned i Istedgade eller de smaa Sidegader og fik Skaarene klinket, (d.v.s. sat sammen med Metalkramper). Saa kunde det bruges igen i Køkkenet.

Savnede hun en Skaal eller et Fad til Køkkenbrug, købte hun ikke noget nyt, men hjemsøgte Marskandisere, indtil hun havde fundet noget, hun kunde bruge.

Jensine Kryger kaldte, som det var Skik dengang, altid sin Mand ved Efternavn. Kun naar han foretog sig noget, hun ikke kunde godtage, lød det skarpt fra hende: Anton Christian !

Hun kunde faa alt, hvad hun vilde have af Købmandsvarer, men Anton Kryger førte omhyggeligt alt ind i en Kontrabog, og sommetider brummede han lidt, naar han fandt, hun havde været lidt for flot med sine Indkøb.

Kontanter, det var Anton Kryger temmelig tilbageholdende med.

Skulde hun bruge mere, end det hendes Mand frivilligt havde givet hende, saa tømte hun hans Lommer, naar han var faldet i Søvn. Han gjorde aldrig Vrøvl herover, tværtimod sørgede han altid for, at der var tilstrækkeligt med løse Penge i hans Lommer, før han gik i Seng.

De levede godt sammen Jensine og Anton Kryger. Forretningen passede han, og hun blandede sig ikke i hans Dispositioner, men Hjemmet, det var hendes Domæne, og dér havde han til Gengæld ikke noget at skulle have sagt.

Og dog !

**En eneste Gang !**

Det var da han forbød Servering af Klipfisk til Middag for stedse.

De havde faaet Klipfisk til middag, og Anton Kryger havde faaet noget tygget saadan smaa, at man ikke kunde synke det.

Resolut yog han det sammentyggede ud af munden og smed det ind i Kaminen, hvor det brændte lystigt.

Desværre var hans forlorne Tænder fulgt med.

Paa Jensine Kryger's 70-Aars Fødselsdag fejrede hendes Sønner hende ved en stor Fest paa Jernbanehotellet i Fredensborg den 21' August 1921.

Menuen bestod af:

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Klar Suppe m/ Boller          | Imperador                |
| Fiskefilet, Sauce hollandaise | Chat. Yquem, Rudesheimer |
| Vol au vent m/ Brissel        | Champ. L. Roederer       |
| Und And m/ Compot & Salat     | Chat. Beycheville        |
| Glace au Melon                | Oporto fine old Vint.    |
| Caffe                         | D.O.M.                   |

I sine sidste Leveaar led hun af Stær paa Øjnene. En Operation blev forsøgt, men uden Resultat.

Jensine Kryger døde den 14 ' Maj 1924 og blev begravet paa Assistens Kirkegaard.



Georg Kryger

## GEORG KRYGER

var Anton og Jensine Kryger's ældste Søn. født i København den 6' Septbr. 1876.

Som Dreng var han lang og tynd og ikke særlig fiks paa Fingrene. "Giv aldrig Georg en Hammer i Haanden", det var, hvad der altid blev sagt. Han kunde ikke tegne, (som hans Broder Ejnar kunde), og han kunde ikke snedkere, (som hans Broder Holger kunde), og selvfølgelig var det at skulle stoppe Strømper en uløselig Opgave for ham.

Til sin Konfirmation fik han som Gave en Cysel, men den Fornøjelse varede kun faa Dage for ham, idet det lykkedes ham at køre en Politibetjent ned.

Siden da kunde man ikke bevæge ham til at bestige en Cysel. (Dengang "besteg" man en Cysel. Paa venstre Side af Baghjulet var der en Forlængelse af Baghjulsakslen. Paa denne satte man venstre Fod, samtidig med at man holdt paa Styret. Man skubbede nu med højre Fod Cyclen igang, indtil denne var kørende i Balance. Saa stod man op paa Akselforlængelsen, svang højre Ben over Baghjulet og kom op paa Sadelen.)

Med de boglige Sysler var det bedre. Han brillerede i Skolen og blev Student fra Schneekloth's Skole paa Værnedamsvej.

Med Iver deltog han i Studenterlivet og i Diskussioner og Fester i Studenterforeningen, der dengang laa der, hvor Nationalbanken nu ligger. Foreningens Lokaler blev kaldet "Slavekælder", hvorfor ved jeg ikke..

Han fortalte bl.a., at han havde været med, da en anden Student, ved Navn Poul Møller, gik ind paa at oversætte den gamle Studenterensang "Ensom og mørk og snæver er vor Bolig --" (fra En Spurv i Trandians af Hestrop), til Latin for et Honorar paa 1 Kasse Øl. (dengang 50 Pilsnere).

Oversættelsen er korrekt, men Ordet er det omvendt.

Da jeg har antaget, at disse latinske Oversættelse af den gamle Studenterensang, skal jeg her gengive den omvendt:



Solo et tristes camera obscura  
tumulum et  
glans extra muros studens angustura  
carne valet !  
Sono sirena nos impenetratur  
mundus est lux  
mulierque est venus.  
Porticus claudatur gementibus !

Det var ikke altid, han var helt ædru, naar han kom fra Gilder i Studenterforeningen.

En Lørdag Nat, da han kom hjem fra Foreningen, var han maaske noget mere beruset end sædvanligt.

Han kom vel gennem Entrédøren, men saa skulde han jo finde Vej til sit Værelse, og det var svært, idet der viste sig en uventet Forhindring paa hans Vej.

Samme Lørdag var der nemlig blevet dækket op i Spisestuen, som han skulde igennem, til en Festmiddag den følgende Dag i Anledning af hans Søster Ellen's Konfirmation.

Forhindringer er jo til for at overvindes, saa han kravlede nøjsommeligt op paa Bordet og travede fra den ene Ende af Bordet til den anden, uden smaalig Hensyntagen til Service, Glas, Dekorationer, m.v..

Da Bordet til Slut ikke var længere, faldt han ned paa Gulvet efter at have splintret en Spisestol, men fik omsider reddet sig ind paa sit Værelse.

Det blev aldrig glemt af Konfirmanden. .

Georg Kryger var Royalist og Patriot, og - i hvert Fald i sine unge Dage - Tyskerhader. Han var hele sit Liv Medlem af Foreningen "To Løver".

Det fortælles, at han var med i nogle Studenteroptøjer i Tivoli, og var med til at rive det tyske Flag ned fra en Flagstang.

Kun ved et Tilfælde undgik han at blive arresteret.

Efter at have taget Studentereksamen begyndte han at studere ved Københavns Universitet, tog Philosophicum, - som dengang var obligatorisk for at kunne studere ved Universitetet, og kastede sig over Faget Historie som Hovedfag.

(Hele sit Liv brugte han Betegnelsen "cand phil" paa sine Visitkort).

Imidlertid blev hans Fader, Anton Kryger, syg, og han maatte træde til i Forretningen i Efteraaret 1899. Han forblev Me

hjælper i Forretningen og opførte med sit Studie.

Jensine og Anton Kryger kunde lide at holde Fester og at se unge Mennesker om sig.

Og saa blev der holdt Ungdomballer.

Herrerne i Kjole og Aviat og Damerne i hvide Silkekjoler med Flæser. Man dansede Polka, Vals, Mazurka, Galop og Kvadrilledanse som Landie / Française. Paa Møde var ogsaa Cotillon, hvor det var Damerne tur til at inklinere.

Til eet af disse Baller havde Jensine og Anton Kryger inviteret 2 unge Mennesker, Carl og Sophus Ottesen.

De var lidt i Familie med Anton Kryger. Anton Krygers Moder, Louise Kryger, var født Dam. En Broderdatter til hende, Emely Dam, blev gift med Materialforvalteren paa Tranekær Slot, M.A.'S. Ottesen, og det var disse to unge Herrers Forældre.

Til dette Bal havde Carl Ottesen som sin Baldame medtaget Frk. GYDA BOJESEN, som de to Brødre knedte fra Tranekær. Gyda Bojesens Farfar var Ejer af Oldenbjærggaard, som hørte ind under Tranekær Gods, og hendes Far havde overtaget Bestyrelsen af Gaarden.

Sophus Ottesen blev stærkt interesseret i Jensine og Anton Krygers Datter, Ellen, og saavel Georg som Ejnar Kryger "gjorde deres Hoser grønne" overfor Gyda Bojesen.

Georg Kryger slog baade Broderen Ejnar som Carl Ottesen ud og blev forlovet med Gyda Bojesen.

Brylluppet fandt Sted i Sct. Andreas Kirke i København den 21/5 05. Efter Vielsen blev der holdt en stor Middag i Odd Fellow Palæet. Gyda's Forældre var ikke med til Middagen, der mod Sædvane blev holdt af Brudgommens Far. Aarsagen hertil var, at Gyda's Forældre sad meget smaat i det og end ikke havde de Festklæder, som var nødvendige.

Efter en 3 Dages Bryllupsrejse i Sverige bosatte de Nygifte sig Gl. Kongevej 39, København, hvor de havde en 3-Værelses Lejlighed.

Den 16' Marts 1907 fødte Gyda Kryger en Søn paa Kommunehospitalet i København, men fik Barseksfeber og døde den 8' April 1907.

Barnet blev døbt i Sct. Andreas Kirke og fik efter udtrykkelig Ønske fra Moderen Navnet

RALPH KRYGER

Georg Kryger flyttede efter sin Hustrus Død til en lille Lejlighed paa Forhaabningsholms Allé, medens Jensine og Anton Kryger



G1. Kongevej 39 (mit Fædenjæm)





G1. Kongevej 39 (mit Fødenjøm)

tog sig af den nyfødte.

Et Par Aar efter kom en ung Pige i Huset hos Jensine og Anton Kryger. Hun hed KIRSTINE HERMINE BULOW, (født 10/6 1885).

Atter konkurrerede Georg og Ejnar Kryger om den unge Piges Gunst, og det endte med at hun blev gift med Georg den 9' Maj 1909 i Garnisons Kirke.

De stiftede Bo H.C.Ørstedesvej 11a, København i en 4-Værelses Lejlighed med Kammer.

Kirstine, som altid blev kaldt Kirsten, og Georg Kryger fik 2 Børn.

Grethe Gyda Antonnette Kryger, f. 26' April 1910

Poul Holtman Kryger f. 2' Oktbr. 1914

Kirsten Kryger døde den 20' August 1919.

Den 26' Oktober 1925 giftede Georg Kryger sig med sin Husbestyrinde CAMILLA BOLDVIG.

De fik ingen Børn.

Som Forretningsmand var Georg Kryger paapasselig og initiativrig.

Han var en dygtig Ekspedient ved Disken (omend Afvejning af grøn og brun Sæbe, Optagning af Spegesild fra Lagetønden, samt Udskæring af Roquefort-Ost var ham en Rædsel), og han erhvervede sig en forbløffende Varekundskab.

En kort Tid var han hos Kaffefirmaet Ferd. Andersen & Co for at sætte sig ind i de forskellige Kaffesorters Egenskaber, og da han kom tilbage til Forretningen, forbedrede han sin Far's Kaffeblandinger, og Kryger's Kaffe blev hurtigt kendt som noget af det bedste, man kunde faa. Han leverede Kaffe bl.a. til Rigsdagens Restauration (kaldet Snapstingen), til "Arena-Teatret" og "Det kinesiske Taarn" i Tivoli, til flere Hoteller og Restaurationer i den indre By, til National-Scala, til Lorry, til Klampenborg Badehotel. m.v.

Han udvidede Forretningens Varesortiment med Delikatesser fra Udlandet, saasom tørrede franske Svampe, Frugter syltede i Champagnecognac, Strassourger Jaaseleverpostej, (som han tilbød frisk i Butterdejsskanle, leveret med Dags Varsel direkte fra Strassourg med Fly, forskellige engelske Sauce, hele Mesterkokken Escoffier's Sortiment af franske Sauce, franske Harrivotvert i Danser, franske, spanske og portugisiske Sardinier fra de største Sardinieeksportører, saasom Phillipe Canaud, Amieux Frères,

Cervera, .

Han forøgede Varesortimentet med Nyneder som indiske Fuglereder i Daaser, Kænguruhalesuppe og Haffannesuppe i Glas, Blæksprutter i Daaser, Vinbjergssnegle i Glas, kinesiske Hørsebar i Glas, o.s.v. Og han viste, hvorledes disse fremmedartede Varer skulde anvendes og gav sine Kunder Anvisning paa Brugen.

Nye Varer prøvede han først i sin egen Husholdning.

Engang i Begyndelsen af 20erne navde han truffet Aftale med det amerikanske Firma Kellog's Repræsentant om Introduktion af Kellogs Corn Flakes, der da var ukendt i Danmark. Der kom Varer og Dekorationsmateriale fra Amerika og det var en Aftale, at der skulde komme en Dekorator og en Mand, der skulde demonstrere Brugen af Varen i Forretningen.

Som sædvanligt syntes Georg Kryger, at det var rigtigst selv at prøve Varen.

Han tog en Pakke med hjem og gav den til Pigen i Køkkenet med Besked om, at det skulde serveres som Forret til Middagen.

Pigen anede ikke sine levende Raad og spurgte Husbestyrinden om Tilberedelsesmaaden. Husbestyrinden gik til Husherren og forelagde Spørgsmaalet. Hun fik det Svar: "For F.... Brugsanvisningen staar paa Pakken". Da hverken Husbestyrinden eller Pigen kunde Engelsk, og da de ikke turde spørge igen, kogte de Pakkens Indhold som Grød.

Georg Kryger spiste een Mundfuld, - det var ham nok ! Men hans stakkels Børn blev tvunget til at spise op.

Dagen efter kom Dekoratoren og den, der s kulde demonstrere Brugen af Varen.

Siden fik hans Børn ofte Corn Flakes, men tilberedt paa den rigtige Maade, og Forretningen fik et stort Salg i denne nye Vare.

Vinsalget blev ikke forsømt.

Han importerede direkte fra Frankrig udsøgte Rødvine og Sauterne, og Rhinskvine fra Tyskland. Han havde en Aftale med Firmaet Andersen-Højer, der sendte en Kyper til at aftappe Vinene, der kom i Fade. Paa Etiketterne stod forneden "importé par Anton Kryger". Dette holdt dog op i 1922, da Loven om Banderolering af Vin og Spiritus blev vedtaget.

Skulde en Kunde have en større Middag, kom Fruen ofte til ham, før at faa gode Raad. Det var noget Georg Kryger kunde lide. Han gav gode Raad om de forskellige Retter, der skulde serveres, og sørgede samtidig for at faa solgt mest muligt af Forretningens

egne Varer.

Georg Kryger var vellidt af Personalet og af Leverandørerne. Grossister og Repræsentanter har givet ham det Skudsmaal, at han var elskværdig og dygtig til at disponere, men af og til noget uomgængelig. - velnok en Arv efter hans Far.

Georg Krygers Liv spændte over:

det rolige Liv omkring Aarhundredeskiftet

Verdenskrigen 1914-18

de brølende 20'være

Derouten i Slutningen af 20'verne

Det rolige Liv med Eftersønninger fra de glade 80'ere og 90'ere fortsatte til Krigen brød ud,

I Perioden 1914-18 opstod der en vis Mangel paa visse Varer, men til Trods herfor gik Forretningen godt. At det lykkedes Forretningen sammen med Kaffefirmaet Ferdinand Andersen & Co at faa et Parti Kaffe igennem Blokaden gav jo Forretningen et Forspring fremfor andre.

Efterkrigsaaarene, hvor der blev tjent mange Penge, gav en stærkt stigende Omsætning i Forretningen, og dermed en forøget Indtægt for Gerog Kryger.

Hans Levevis ændredes. Han fristedes til at leve med i Tiden. Som sine Forældre elskede han at holde Fest. Og der blev holdt Fester.

Restaurationsbesøg, Revyteatre, Adlon, Guldaldersalen i Lorry, han skulde have det hele med. Og han var altid den glade Giver. Men i 1924 begyndte Handelen at stagnere. Krisen for Erhvervs-livet var begyndt, men som saa mange andre troede Georg Kryger at det kun var midlertidigt og at de gyldne Tider vilde genopstaa, og hans "Venner" støttede ham i denne Tro.

Da han fik Øjnene op for, hvor galt det var, var det forsent. Banken nægtede at forhøje hans Kassekredit.

Saa søgte han Laan andre Steder, først hos sin Far, som ogsaa hjalp ham, men ikke vilde blotte sig helt.

Saa kom han i Kløerne paa en Vekselerer Leisner, der boede paa Vesterbrogade, og som arbejdede sammen med en Tobakshandler Faber paa Gl. Kongevej, 2 vaskekægte Aagerkarle, der laante Penge ud mod taarnhøje Renter.

Da det stod klart, hvor store Vanskeligheder, han var i, laante Slagtermester PederRyholdt og Direktør G.Nielsen (Cirkusbygning) ham et større Beløb mod Pant i Forretningens Vinlager og



mod meget lave Renter og Afdrag.

Problemerne havde imidlertid taget paa hans Kræfter og Helbred, og han fik en mindre Hjerneblødning.

I September 1930 maatte han standse sine Betalinger med et Kapitalunderskud paa Kr. 39.704,40 (hvilket var mange Penge dengang. Kreditorerne gik ind paa en Akkord, og Forretningen fortsatte, men Georg Kryger var helt slaaet ud. Han fik igen en Hjerneblødning og kom aldrig over det.

Georg Kryger døde den 27' Marts 1932 og blev begravet paa Solbjerg Kirkegaard.



Gyda Astrid Fanny Kryger, f. Bojesen

(min Moder)

GYDA ASTRID FANNY KRYGER: født Bojesen

blev født i Tyringe, Sverige, den 30' Maj 1875.

Hun var Datter af Osvald Rudolph Bojesen (f. 13/7 1840) og Hustru Fanny Octavia, født Jensen, (f. 25/7 1845), Datter af Stiftsbibliotekar og Klokker ved Sct Knuds Kirke i Odense Nicolai Jensen og Hustru Karen, født Greve.

Da Gyda Bojesen blev født, var hendes Fader Ejer af Tyringe Mølle ved Hesleholm i Sverige. I 1878 købte han Herregaarden Berg ved Kalmar, men solgte den med Tab i 1880.

Familien bosatte sig derefter i København, Schacksgade 3.

Gyda Bojesen kom i Frkn. Zahles Skole, hvorfra hun tog Pigeskoleeksamen.

Hun var meget aktiv, gik til Sprogundervisning, fik Musikundervisning og var meget dygtig til alskens Haandarbejder.

Sin Sprognemme fik hun Brug for, da hun blev opfordret til at lære en stor Dreng, der kom fra England og kun kunde Engelsk, at tale og skrive Dansk. Drengen hed Ralph Melchior og var Søn af Thegrosserer G. Melchior, der havde boet i England i mange og som var gift med en engelsk Dame.

Gyda Bojesen kom til at holde saa meget af denne store Dreng, at hun bestemte, at hvis hun engang fik en Søn, skulde han hedde Ralph.

Ved et Bal hos Jensine og Anton Kryger lærte hun Georg Kryger at kende.

De blev gift den 21' Maj 1905.

Gyda Bojesen døde i Barselsseng den 8' April 1907 efter den 16' Marts 1907 at have født en Søn.

KIRSTINE HERMINE KRYGER, født Bülow

Hun blev født den 10' Juni 1885 og var Datter af Handelsagent Anton Martinus Bülow (f. 24/6 1839 og Hustru Theodora Antonia født Ingwersen (f. 12/8 1849).

Anton Martinus Bülow ejede en Tid en Herregaard i Nordjylland (Herregaarden "Hegnet" ?), men gik fallit.

Kirstine Bülow maatte ud at tjene og blev ung Pige i Huset hos Jensine og Anton Kryger.

Der lærte hun Georg Kryger at kende, og de blev gift i Garnisons Kirke den 9' Maj 1909.

Den 26' April 1910 fik de en Datter, som blev døbt Grethe Gyda Antonnette Kryger.

Den 2' Oktober 1914 fødte hun en Søn, der fik Navnet Poul Holtmann Kryger.

Hun blev alvorlig syg i 1918 og gennemgik en Operation for Kræft, men døde den 20' August 1919.

Det skal bemærkes, at hun forlængst havde forkortet sit Fornavn til Kirsten.

Kirsten Kryger havde 4 Søskende:

- |                  |  |
|------------------|--|
| Margrethe Bülow, | der blev gift med Landinspektør og Teglværksejer Peter Aaberg, Lemvig  |
| Frants Bülow     | der blev cand pharm. Han var ansat paa et Apothek i Jylland, men blev afskediget paa Grund af Uorden i Kassebeholdningen. Derefter blev han Repræsentant i farmaceutiske Artikler. Han døde ugift ved Drukning i Vesterhavet og blev begravet paa Lemvig Kirkegaard. |
| Theodora Bülow   | der blev Økonoma paa Rigshospitalet i København. Hun døde ugift.   |
| en Søster        | der blev gift med Dyrlæge Langhorn i Mariager.   |

**CAMILLA KRYGER, født Boldvig**

Hendes Data kender jeg intet til, og om hendes Slægt ved jeg kun at hendes Fader havde været Hestehandler og at begge Forældre var Medlemmer af "Larsen Bjørner Sækten.

Hun havde 2 Søstre: Karen Boldvig, der levede sammen med, og senere blev gift med, en Manufakturhandler Osvald Hensiksen, boende i Skaanegade paa Amager, og Cecilie Ottilie Boldvig, der havde været Sygeplejerske i U.S.A., og som senere blev gift med Holger Kryger, Søn af Jensine og Antón Kryger.

Camilla Boldvig kom i Huset hos Georg Kryger som Husbestyrinde i 1920.

I 1926 blev hun den 26' Oktober gift med Georg Kryger.

Hun døde i 1980 (?).

## EJNAR KRYGER

næstældste Søn af Jensine og Anton Kryger, blev født den 1' August 1878.

Efter Skolegang gik han paa Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra han fik en meget fin Afgangseksamen.

I en Aarrække arbejdede han som Arkitekt paa forskellige Arkitekttegnestuer, men besluttede saa, at han vilde være selvstændig. Han var ugift og boede hjemme hos sine Forældre, hvor han fik indrettet en Tegnestue.

Meget Held som selvstændig Arkitekt havde han imidlertid ikke. Skuffelsen over, at hans selvstændige Arkitektvirksomhed ikke udviklede sig, som han havde haabet, i Forbindelse med, at de to unge Piger, han blev forelsket i, først Gyda Bojesen og senere Kirstine Bülow, foretrak hans Broder Georg, førte med sig, at han svigtede sit Arbejde og mere og mere lod staa til. Kun den Hjælp han fik fra sine Forældre holdt ham oppe.

Oftere og oftere kunde man finde Ejnar Kryger i "Bjørnekældereren" paa Frederiksberg Allé, hvor han hyggede sig med en "Half & Half" (eller flere).

"Bjørnekældereren" blev dengang ofte besøgt af Repræsentanter fra Frelsens Hær og andre Vækkelsesretninger.

Paa den Maade kom han i Forbindelse med en Frelsespige, Nancy Jensen og de blev gift i Aalborg den 31' Decbr. 1922

Dette var Familien Kryger meget imod, idet Nancy Jensen havde været indlagt for Tuberculose, som da blev betragtet som en uhelbredelig Sygdom og meget smitsom. Nancy Jensen var dog i 1922 fuldstændig helbredt.

De boede i Aalborg.

Den 30' September 1923 fik Nancy og Ejnar Kryger en Søn, der fik Navnet Jørgen Kryger.

Da det var klart, at Ejnar Kryger efter sit Egteskab havde meget vanskeligt med at klare det økonomiske Ansvar, han fik ved sit Egteskab, traadte hans Brødre, Georg og Holger, til og købte til ham et Hus og en Murermesterforretning i Jde Førslev paa Sjælland.

Han havde som Led i sin Arkitektuddannelse arbejdet som Murer, og det gik ham ganske godt i hans nye Erhverv som Murermester.

Da det imidlertid kun var Reparationsarbejder, han blev beskæftiget med, og det ikke lykkedes ham at faa noget Nybyggeril, ligesom han følte, at hans Evner som Arkitekt ikke blv udnyttet, solgte han Hus og Murermesterforretning og flyttede til København. Han fik Arbejde paa en Tegnestue, og klaréde sig ganske godt. I 1938 (?) købte han en Grund paa Hædersdalvej i Hvidovre og opførte, med sig selv som Arkitekt og Murer, et Een-Familie-Hus. Circa 8 Aar senere solgte han Huset paa Hædersdalvej og byggede sig et Hus paa Damhusdalen i Hvidovre. Senere solgte han ogsaa dette Hus og købte en lille Ejendom paa 4 Etager i Sct, Hansgade i København. Han købte ogsaa sammen med Sønnen Jørgen et Hus i Aabenraa i København. Det var et meget gammelt Hus, som det var hans Agt at restaurere. Det naæde han imidlertid ikke. Ejnar Kryger døde (?)

## ELLEN KRYGER, gift Ottesen

Hun blev født i København den 21' Maj 1880. Datter af Jensine og Anton Kryger.

Efter Skolegang lærte Ellen Kryger Husholdning og, som alle Døtre af velstaaende Familie, lærte Hun Haandarbejde og fik Klaverundervisning.

Ved et Bal hos hendes Forældre traf hun cand.pharm, Sodavandsfabrikant Sophus Andreas Marius Ottesen, en ung Mand fuld af Humør og Skønhed, en rigtig Balløve.

Han gjorde hende sin Opvartning og besøgte ofte det krygerske Hjem og sang Sonetter med Ellen Kryger som Akkompagnatrice. De blev forlovet paa en Badebro, som skal være forevigtet af Maleren Aksel Thies, og Brylluppet stod i Frederiksberg Kirke den 9' September 1906 med efterfølgende Bryllupsmiddag i Odd Fellow Palæet.

Middagen bestod af:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Klar Suppe                | Niersteiner         |
| Lax, sauce hollandaise    | Chateau Leoville    |
| sprængt And               | St. Marceaux        |
| Dyreryg, Saazade, Compote | Madeira, select dry |
| Nugga Is                  | Tawny Portvin       |

Sodavandsfabrikken, der hed "Selterkilde", gik ikke tilstrækkeligt godt, hvorfor Sophus Ottesen solgte den, og han fik i Stedet en Stilling som Pharmaceut i Vejle, hvortil de nygifte flyttede.

Den 15' September 1907 fik de en Datter, der blev døbt Elly Ottesen.

I 1908 fik Sophus Ottesen Aptheket i Vils paa Mors og i 1938 fik han Elefantapotheket i Holbæk.

I 1952 trak han sig tilbage og Familien flyttede til København.

Sophus Ottesen døde

Ellen Ottesen døde



## HOLGER KRYGER

var Jensine & Anton Kryger's yngste Søn.

Han blev født i København den 8' Januar 1883.

Holger blev i 1899 Lærling hos sin Fader.

Han var meget optaget af de nye Strømninger og var - til Anton Kryger's Forbittrelse - ivrig Læser af Dagbladet "Politiken".

Da han ogsaa holdt af at fester til den lyse Morgen og ofte skiftede fra Selskabstøj til Dagligtøj i Forretningens Baglokale fandt hans Fader, at det nok vilde være rigtigst, at han kom ud som Lærling et andet Sted, hvor hans Moder's Indflydelse ikke kunne gøre sig gældende, naar han havde lavet gale Streger.

Han blev ansat i Farvefirmaet Stelling, men i 1912 startede han sin egen Købmandsforretning Vesterbrogade 196 paa Hjørnet af Schlegelsallé. Nogle Aar senere flyttede han over paa den anden Hjørne af Vesterbrogade-Schlegelsallé, Vesterbrogade 198.

Holger Kryger giftede sig den 15' Maj 1913 med Frk. Anny Schou, født i København den 16/2 1890.

De fik en Søn, Helge Kryger, der blev født den 17' August 1916. Anny Schou døde den 24' Febr. 1917, og blev begravet paa Vestre Kirkegaard.

Den 26' Oktober giftede Holger Kryger sig med Frk. ~~Christine~~ Hansigne Boldvig, (kaldet "Ditten"), en Søster til Broderen Georg's Hustru Camilla.

De fik en Søn, Anton Holtmann Kryger, født den 6'/12 1928

Holger Kryger døde den 15'/8 1945.

