



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



C. Maibøll

Anetavle for
Jens Mailund
Henningsen
fra Klovtoft,
Hellevad sogn

99.9 HE 70 m

1955-56

A n e t a v l e

f o r

J e n s M a i l u n d H e n n i n g s e n

fra Klovtoft, Hellevad sogn,

et udsnit af museumsinspektør

Henning Henningsens anetavle



ved Christian Maibøll, Jejsing.

.....
oooooooooooooooo
.....

9.10
OF 335
wh

GENEALOGISK SAMLING

1. Jens Mailund Henningsen, født i Klovtoft, Hellevad sogn, den 5. august 1881, døbt den 21. August.
Faddere : Christian Christensen og Hans Christian Hansen, begge fra Klovtoft; Anna Maria Mailund i Kasse,

Forsældre

2. Henning Christopher Henningsen, farvermester i Klovtoft, Hellevad Sogn, født den 27. september 1841, skal være død 1914.

gift med

3. Hanna Mailund fra Kasse, Hjordkær sogn, født den 21. maj 1844, døbt den 9. juni samme aar.
Faddere: Anna Botilla Nissen fra Vollerup (Bjolderup s Anna Magdalena Jessen af Lyntoft (Lyngtoft ?) Johan Philip Nissen af Bierskau (Bjergskov?)
Ved Daaben kaldes hun Hanna Mayland, forældrene : Jens Petersen Mayland fra Kasse og Anna Dorothea f. Matthiesen fra Abel, senere skrives Mailund.

Bedsteforsældre

4. Lorenz Peter Henningsen, sognedegn i Hjordkær, født i Kvær den 16. marts 1806, død den 8. november 1864 viet i Kvær den 23. oktober 1840 til
5. Marie Dorothea Brodersen fra Kvær, født den 4. oktober 1810, døbt den 7. oktober, død i Hjordkær den 12. oktober 1867, begravet den 18. oktober.

Lorenz Peter Henningsen, der ved sin død betegnes som søn af inderste Henning Henningsen og Maren født Christens i Kvær, konf. 1820 fungerede som lærer ved biskolen i Tørebøl fra 1821 til 1834, efter at have opholdt sig to aar ved seminariet i Skaarup var han ansat som lærer ved den private skole i Broager fra 1836 til 1840, blev saa distrikts-skolelærer i Mjøl, Ris sogn, hvor han virkede til maj 1846, da han fik ansættelse som degn og lærer i Hjordkær, hvilket ombede han forestod med samvittighedsfuld flid og troskab, saa lange hans i de senere aar stærkt tiltagende svaghed ikke ganske hindrede ham deri. Efter at have lidt mange smerter i de to sidste aar og navnlig i de sidste tider, der blev saa lange og tunge, henset han, som vi haabe, salig i Herren den 8. november 1864 i en alder af 58 aar 2 maaneder og 23 dage.

Om enken oplyser kirkebogen, at hun i det sidste aar næsten bestandig var sygelig; døde af vattersot og taresyge den 12. oktober 1867. Børn : 1) Henning Christoffer, født den 27. september 1841; 2) Cathrina Maria, født den 20. maj 1843; 3) Marie, født den 29. maj 1847, død 23. aug. samme aar; 4) Christian Peter, født den 9. juli 1848; 5) Lorenz Peter, født den 30. sept. 1851; død den 27. dec. samme aar.

Ved Lorenz Peter Henningsens daab i Kvær den 19.3.1806

nævnes følgende faddere : Matthias Matsen fra Rinkems; Marcus Thaysen og Maria Lehna Thaysen. Ved hustruens daab i Kvars den 7. oktober 1810 var følgende faddere: Christen Carstensen's hustru Marie i Kockhau, Maren Damm fra Tørsbøl og Jens Carstensen, tjener i Broager. Jens Carstensen er uden tvivl barnets morbrøder.

6. Jens Petersen Mailund, gaardejer i Kasso, Hjordkar sogn, født den 14. januar 1791
viet den 10. januar 1844 til

7. Anna Dorothea Matthiesen Berg, født i Abold den 20. februar 1816

Ved Vielsen anføres følgende : Ungkarl og gaardejer Jens Petersen Mayland i Kasso, søn af længst afdøde gaardejer Peter Petersen, før i Alslev, senere i Kasso (født i Alslev) ejer faderens gaard i Kasso, og Hanna født Jensen fra Nørre Jarup, født den 14. januar 1791, altsaa 51 aar gammel

til

Jomfru Anna Dorothea Matthiesen Berg, datter af afdøde kaadner Matthias Matthiesen Berg og Sophie Magdalene i Abold, født den 20. februar 1816, altsaa 27 aar 10 maaneder og 19 dage gammel.

Anmærkning : Den 27. juni 1877 døde (begr. den 2. juli) enke Ester Marie Mailund, født Wraa, i Aarslev, datter af Hans Petersen Wraa og Anne Marie f. Schwarz i Rangetrup, født 1804, indlod sig den 27. august 1831 i ægteskab med ungkarl Jens Mailund i Aarslev (er død), søn af Søren Nielsen Mailund (Bock) og Kjestine født Jensen (Kjesten Jensdatter) i Bovlund, født samme steds den 27. april 1789; han døde den 8. februar 1853. I dette ægteskab fødtes 12 børn, deraf døde ni før moderen. Følgende efterlever:
Kjestine Mailund, gift i Agerskov;
Søren Hansen Mailund, gift i Aabenraa;
Martin Mailund, gift og familiefader paa faderens gaard i Aarslev.

Afdøde led i længere tid af brystsvaghed, hvortil kom alderdomssvaghed; hun døde omtrent 73 aar gammel. Udtale i sørgeluset, jordpaakøbelse og ligprædiken.

Oldeforeldre

8. Hennrik Lorenzen, inderste i Kvars, ved vielsen fra Hønsnap, Hølebøl sogn, døde 54 aar gammel den 19. april 1812, begr. den 26. april.

viet i Kvars den 13. november 1788 til

9. Maren Christensdatter Petersen fra Kvars, født omtrent 1764, død 67 aar 6 maaneder gammel den 18. juli 1831, begravet den 22. juli.

Ved faderens død nævnes følgende seks børn: Kiestin, Kiesten, Anne Margrethe, Maren, Chresten og Lorenz Peter. Den 25. august 1815 døde

Kiøsten, datter af Hanning Henningsen og Maren f. Christens i Kvers, tjener hos gaard/ejer Asmus Todsén paa Kversmark, begr. den 29. august, 23 1/4 aar gammel.

Ved moderens død 1831 gives følgende oplysninger om børnene:

- 1) Kiøsten, gift med sømand Jes Asmussen i Sandager, Rinkenæs
- 2) Anne Margrethe, gift med Jens Hansen fra Haugaard, Rinkenæs
- 3) Maren, gift med Jens Nielsen (hans sogn i Kvers.
- 4) Chresten, gift med Anne Marie født Hansen i Rinkenæs.
- b) Lorenz Peter, lærer i Tørsbøl.

10. Christopher Brodersen, gaardejer i Tørsbøl, født samme steds den 2. januar 1770, døbt samme dag, død som aftenmand den 13. oktober 1830, begr. den 17. oktober.

viet i Kvers den 28. november 1807 til

11. Cathrine Marie Carstensen fra Ladegaardsskov, Kvers sogn, født den 12. september 1780, døbt den 17. søndag efter trin. samme aar.

Ved mandens daab optræder følgende faddere: Hans Thomsen, Jes Friedrichsen og Maria, Hans Thaysens (hustru) alle fra Tørsbøl; ved hustruens daab: Madam Hvid i Kvers; Lauritz Bellemanns datter Marie fra Stranderød, Rinkenæs sogn, Rasmus Nielsens søn Niis fra Mau i Rinkenæs sogn.

Christopher Brodersen var først gift (viet Kvers den 1. november 1801) med Margrethe, datter af gaardejer Asmus Petersen og Anne Margrethe født Dam i Tørsbøl, født 1778, død af en tærende syge den 17. november 1806, begr. den 21. november. Datteren Christine af dette ægteskab var gift med Jes Petersen i Bækken, Rinkenæs sogn.

I andet ægteskab var der fire børn, deraf i Live 1830:

- a) Anne Margrethe, gift med Ipper Ipsen, partsbølsmand i Tørsbøl.
- b) Marie Dorothea (1830 ugift) se side 1, nr. 4 - 5 III

12. Peter Petersen, gaardejer i Alslev, senere i Kasse Hjordkær sogn.

gift med

13. Hanna Jensen fra Hørre Jarup, Øster Løgum sogn

Hun er sikkert datter af Jens Jensen Meyland, fra Rengstrupgaard, Agerskov sogn, der den 14. oktober 1761 i Øster Løgum blev gift med Ellen Hansdatter, søster til gaardejer Hans Hansen Bomskov i Jarup, datter af gaardejer Hans Hansen Bomskov og Gunder Christensdtr.

(Hejselbjerg-Paulsen: Sønderjydske slægter, side 201)

14. Matthias Matthiesen Berg, kaadner i Abold

gift med

15. Sophia Magdalene.

Bipoldefornaldre

16. L o r e n s N i e l s e n (ogsaa kaldt Laust Nielsen) fra
 Holbøl

trolovet Ensted den 28. juni, viet den 14. nov. 1755 til

17. K i e s t e n født H e n n i n g s fra Stubbæk, En-
 sted sogn.

Sønnen Henning, der er opkaldt efter morfaderen, kaldes
 baade Henning Lorenzen og Henning Henningsen. se nr. 8 - 9 !!!

18. C h r i s t e n P e t e r s e n, Inderste i Kvers, født
 omkring september 1740, død 39 aar 6 maaneder gammel den 5. marts
 1780, begravet Judica.

gift med

19. K i e s t e n H a n s d a t t e r J a c o b s e n fra
 Bækken, Rinkenæs sogn, født 1739, død 80 1/2 aar gammel den 6.
 april 1820, begravet den 9. april.

Ved faderens død siges, at han efterlod enke og fem børn, en søn
 og fire døtre. 1820 gives følgende oplysninger om børnene:

- a) Karen, enke efter Hennig Lorenzen i Kvers, hos hvem moderen
 døde. se nr. 8 - 9 !!!
- b) Peter, om hvem man ikke ved, om han endnu er i live, har været
 fraværende omtrent 28 aar.
- c) Mette Kiesting, gift med Johannes Rwald i Rinkenæs.
- d) Anna, gift med Hans Peter Jacobsen i Halmadebro (Graasten)
- e) Karen, hustru til Claus paa Trappen (Rinkenæs sogn)

20. B r o d e r B r o d e r s e n, skræder i Tørsbøl, Kvers sogn,
 født ca. 1737 i januar, død 56 1/4 aar gammel den 24. april 1793,
 bgr. den 28. april.

trolovet 18. p. trinitatis 1764 til

21. K i e s t e n C h r i s t o f f e r s d a t t e r fra
 Tørsbøl, døbt 4. advent 1731, død 56 aar gammel den 18. februar
 1788, bgr. den 24. februar; efterl. tre børn.

Ved daaben 4. adv. 1731 nævnes følgende faddere: Mette, Niels Jør-
 gensens af Tørsbøl; Cathrine, Peter Rasmussens, Riggel Matthiesen,
 Thomas Hansen, Povel Johansen, alle Tørsbøl, degnens datter fra
 Kvers.

Om sønnen Christoffer Brodersen se nr. 10 - 11. Desuden var
 der en datter Maria Hedewig og en søn Johann Hinrich Broder-
 sen, der ligesom faderen var skræder i Tørsbøl. Johann Hinrich
 var født den 8. nov. 1766, døbt 25. p. trin. (Faddere: Hans Thaysen i

Kværs, Christian Brodersen og Maren, Peter Brodersens hustru begge fra Tørsbøl. Johann Hinrich Brodersen døde den 15. januar 1824, bgr. den 22. januar, efterlod enke Marie X. Clausen og følgende børn: Kirstine Marie, gift med Jacob Jessen Boysen i Tørsbøl; Anna Cathrine, Maria (begge ugift), Broder og Nicolav.

22. Christen Carstensen, paa Kværs Ladegaards mark, Kværs sogn, født i Ulkebøl 1740, død i Kværs sogn den 10. november 1806, begravet den 14. november.

viet i Ulkebøl den 23. nov. 1776 (trol. 30. okt.) til

23. Maria Dorothea Jensdatter Lauritzen fra Ladegaardsskov, Kværs sogn, født 1745, døbt i Graasten rogate samme aar, død i Kværs sogn den 7. marts 1819, begravet den 14. marts.

Christen Carstensen, der ved vielsen kaldes Christen Christensen, var dengang aviskarl paa gæuset Rønhave hos forpagter Jacob Fribert. Da min olderfader Hans Christiansen Maibøll ved kontrakt af 10. marts 1818 købte kaadet paa Ulkebøl Sten af Peter Hansens enke Sophie Marie Hansen, skulde han overtage en gæld paa 130 rigsdaler courant, nemlig 50 rdl. cour. eller 80 rigsbankdaler s.m. hos den da Ebelings enke Louise Ebeling i Augustenborg, og 80 rdl. cour. eller 128 rbd. sølvmynt hos "Christen Christensen auf Quarz-Laygaarder-Felde".

BØRN:

- a) Chresten Jacob Carstensen, født den 28. marts 1778, døbt i Kværs den 1. april samme aar; Faddere: Mons. Jacob Friebert paa Rønhave; Jomfru Auguste Elisabeth Petersen; Chresten Davidsen fra Ulkebøl
- b) Cathrine Marie, født den 12. september 1780, døbt 17. p. trinitatis samme aar. se nr. 11, hvor fadderne er anført !!!
- c) Jens Carstensen, født den 4. maj 1783, døbt mis. domini Faddere: Carsten Christensen fra Kær; Christen Matthiesen fra Kær, Ulkebøl sogn; Marie Christine Lauridsdatter fra Løjgaardsskov.

Jens Carstensen tjente 1806 i Broager; se side 2 foroven, hvor ogsaa moderen Marie nævnes som Christen Carstensen's hustru i Kokhave. Dette Naturnavn findes i Sønderjydske Stedhavne IV, Aabenraa amtsraadsreds, side 509 under Ladegaard.

26. Jens Jensen Heyland, gaardejer i Børre Jarup, Øster Løgum sogn, fra Rangstrupgaard i Agerskov sogn, død den 1. maj 1801;

viet Øster Løgum den 14. oktober 1761 til

27. Ellen Hansdatter Bomskov fra Jarup døbt 19. p. trin. 1738, død den 27. februar 1811.

Pastor H. Hejselbjerg Paulsen, fra hvis verk "Senderjydske Slægter" I. Gøster Løgum sogn, oplysningerne om familierne i Jarup stammer, meddeler, at Jens Jensen Meyland og Ellen Hansdatter havde ni børn, af hvilke de fire døde som smaa.

- a) Ellen Jensdatter, født den 31. marts 1773, var gift to gange, først med Anders Knudsen fra Skovlundgaard i Moltrup, saa med Peder Rasmussen fra Taagholt i Hjordkær sogn, der begge var ejere af gaarden i Jarup. (side 201)
- b) Gunder Jensdatter, født den 26. juni 1762, død den 1. sept. 1824, blev den 1. november 1786 gift med gaardejer Andreas Mikkel- sen i Rovbjerg, Gøster Løgum sogn (1760-1836). Hejselbjerg Paulsen, side 188.
- c) Hanna Jensdatter, ikke navnt af Hejselbjerg Paulsen, gift med gaardejer Peter Petersen i Alslev, siden i Kassø, Hjordkær sogn, se nr. 12 - 13 !!! Med Hanna er navnet Meyland gaaet videre til efterslægten i den forvanskede form "Mailund", men Mayland bruges ogsaa i Hjordkær sogn.

To gange tipoldeforældre

38. Hans Jacobsen, i Bækken, Rinkenss sogn

gift med

39. Maren

Deres datter Kiesten Hansdatter se nr. 19 !!!

40. Peter Brodersen, gaardejer i Tørsbøl, Kværsgn, født ca. 1702, død 61 aar 2 uger gammel 1763, begravet Reminiscere.

gift med

41. Hedvig Gertzen

Datteren : Kirsten døbt Xadvent 1736; faddere: Peter Jørgensen Smeds hustru i Tørsbøl; Jørgen Christensens kone, Peter Rasmussens datter, begge Tørsbøl; Anders Brodersens svoger i Volsballe og Hans Brodersen sst.

Om sønnen Broder Brodersen se nr. 20 - 21 !!!

Anmærkning : Peter Brodersen var gift anden gang med Cathrine Christophersdatter, der døde 55 aar gammel 1771 den 29. maj, bgr. l.p. trinitatis.

42. Christopher Marcussen i Tørsbøl, Kværsgn,

begravet palmarum 1736, alder mangler i kirkebogen.

vist Kværsgn 20. p. trinitatis 1714 til

43. Ellin Christiansdatter, der døde som enke i Tørsbøl 1737, begravet anden søndag efter paaske, alder mangler.

Om deres datter Kiesten se nr. 20 - 21 !!!

44. Christen

44. Christen Carstensen, gaardejer i Ulkebøl paa Als fra 1718 til efter 1750, formentlig født før 1691 og død før 1857.

gift med

45. M.N. antagelig datter af formanden paa gaarden, Hans Jørgensen

Christen Carstensen betalte 1718 fæstepenge for Hans Jørgensens boel i Ulkebøl. Ved undersøgelsen af skøder og fæstepreve paa amtsstuen i Sønderborg 1720 meddelte Christen Carstensen, hvis navn er skrevet over Christen Jørgensen, at han havde haft gaarden i et aar og 1719 betalte 3 speciesdaler fæstepenge. - I Jordebogen fra tiden omkring 1670 nævnes en Hans Andersen paa samme Gaard. I Hans Jørgensens tid (1700) bringer jordebogen følgende oplysninger om ejendommen: Areal 18 ørtug; fem heste og tre køer; udsæd aarlig 3 ørt.rug, 3 ørt.6 skæpper byg, 3 ørt.10 skæpper havre, 1 tønde 5 skæpper arter og vikker. - I taksationsinstrumentet C III 1, nr.175 fra 1754 findes gaarden paa samme plads som i de før nævnte registre, men ejeren kaldes Christen Christensen; der meddeles her følgende om gaarden: bygningernes værdi 609 mark; 6 heste = 126 mark; 4 køer = 72 mark, 2 kvier = 18 mark; tre kalve 6 mark 12 skilling; to svin = 12 mark, 2 svin og 10 grise = 17 mk. i alt = 857 mark 12 skilling. - I C III 1, nr.17 oplyses under 23. april 1756, at Jens Petersen i Ulkebøl overtager den gaard i byen, som hans stedfader Hans Clausen har ejet. Jens Petersen (med tilnavnet Høj) var landudskudsmand, og den 23 aarige Christen Carstensen i Ulkebøl, søn af gaardejer Christen Carstensen i Ulkebøl, gaar ind i hans sted som værnepligtig. Sønnen hedder rigtig Carsten Christensen (fejlskrivning ovenfor) - I C III 1, nr.20 af 26. marts 1757 henvises til at David Matzen, Ulkebøl, faar svigerfaderens Christen Carstensens gaard i Ulkebøl efter delingsbrevet af 4. marts samme aar. Svigerfaderen maa saaledes være død sidst i 1756 eller først i 1757. (Lakune i kirkebogens døderegister fra 1723 til 1757).

Maaske har Christen Carstensen været gift to gange, da en datter arver fædegaarden. i degnen Paul Hammers liste over altergæsterne i Ulkebøl for 1721 nævnes Christen Carstensen med hustru, en svend og en pige; saa følger Hans Jørgensen og hustru.

Christen Carstensen havde følgende børn: (Lakune i kirkebogen 1729-1735 (incl.) og 1740)

- a) Maren, døbt jubilate 1722 (holdt over gaaben af Margrethe Jendresdatter sst.), død 77 aar gammel den 29. marts 1799, bgr. den 7. april; gift ca. 1749 med David Matzen, søn af selvejerbonde Matz Petersen og Anne Christensdatter i Ulkebøl, født 1714, døbt 1. p. trinitatis, død den 12. maj 1795, begravet den 17. maj. David Matzen overtog svigerfaderens gaard 1757; følgende ejere: 1790 - 1823 sønnen Matthias Davidsen, fra 1823 til 1862 eneste datter Anne Marie, gift med synsmand og danebrogsmand Hans Clausen Sørensen; 18. januar 1862 Oluf Vilhelm Munthe af Morgenstjerne (købte gaarden, død i Ulkebøl); 22. januar 1864 fru oberstløjtnant Rique Munthe af Morgenstjerne (moderen), død den 3. maj 1865 solgte til skibskaptajn Hans Petersen Wolf; saa sønnen Hans Wolf.
- b) Kersten, døbt 18. p. trinitatis 1724, holdt over daaben af Otto Møller fra Sønderborg. form. død som barn.
- c) Ellen, døbt den 5. juni 1726; holdt over daaben af Kirsten Hansdatter fra Ulkebøl; hendes skæbne kendes ikke!

- c) Carsten, født ca. 1733 (se side 7). Den 24. november 1770 viedes Carsten Christensen, ungkarl fra Ulkebøl, til enke Mette Jørgens fra Kær, hvis mand, gaardejer Jørgen Petersen, var død 51 aar gammel den 27. januar 1770, datter af Hans Hansen i Kær, døbt den 11. januar 1726, død den 7. april 1804 uden livsarvinger. Carsten Christensen, der afgik ved døden den 18. april 1810, blev den 23. juni 1804 gift med enke Karen Clausens fra Notmark, født ca. 1738, død den 15. maj 1825 hos husmand Hans Christensen i Vollerup, aftægtskone hos gaardejer Karsten Davidsen i Kær.

Anmærkning : Karsten Davidsen, søn af gaardejer David Matzen og Maren, Christen Carstensens datter, døbt den 1. november 1760, viedes den 13. juli 1791 til Marie, datter af selvejerbonde Hans Christensen Brock og Karen i Ulkebøl, døbt den 16. april 1769, død den 16. april 1830. Karsten Davidsen maa have arvet gaarden i Kær efter morbroderen Carsten Christensen. Karsten Davidsens og Maries søn, Kristen Karstensen, død som sognepræst i Gelsted paa Fyn, har skrevet "Sangen om Als" (Af Østerhavets Vove).

- d) Christen Carstensen, parcellist paa Kværø Ladegaards østermark, født 1740 se nr. 22 - 23 !!!

Om hans ældste søn Christen Jacob Carstensen, født den 28. marts 1778, endnu følgende: Han blev faderens eftermand og døde som aftægtsmand den 11. marts 1857, bgr. den 20. marts, efter at han i det sidste aars tid havde lidt meget af urinsmerter og været sengeliggende i nogle uger. Den 22. februar 1800 viedes i Ketting parcellist i Kokhav Chr. Jacob Carstensen til Maria, datter af gaardejer i Bro, Ketting sogn, Mads Jørgensen og Johanne Margrethe Christiansdatter, døbt i Ketting den 5. juni 1775, død i Ladegaardskov, Kværø sogn, den 23. november 1842, bgr. den 27. november. Af deres fem børn, en søn og fire døtre, var 1857 kun to døtre i live: Margrethe Dorothea, gift med gaardejer Thomas Christensen i Broager, og Cathrine Marie, gift med parcellist Philip Sibbesen i Ladegaardskov.

46. Jens Lauritzen i Ladegaardskov, Kværø sogn, født omkring oktober 1711, død 66 aar 2 maaneder gammel den 17. december 1777, begravet 4. advent.

gift med

47. Catharina Asmusdatter Jensen i Kværø, døbt quinquagesima 1709, død den 23. oktober 1784, bgr. 31. okt.

efterlod fem børn : Asmus, Lauritz, Marie Dorothea, Maren og Maria Amalia, og to barnebørn : Jens og Sophia Hedwig

Om datteren Marie Dorothea se nr. 22 - 23 !!!

54. Hans Hansen Bomskov, gaardejer i Jarup, Øster Løgum sogn, døbt trin. i. 1703, død den 24. august 1784.

gift den 22. søndag p. trin. 1732 med

55. Gunder Christensdatter fra Strandelhjørn, Bevtøft sogn, født ca. 1701, død 67 1/2 aar gl. den 9. februar 1769.

Tilføjelse til numrene 46 - 47 og 23

Domini Rogate 1745 . Jens Lauritzen i Laygaardskov efter Hans Højkyrstelige Herskabs Ordre af Frygt for Quægsygen her i Quars ladet sin Datter i Gravensteens Kirke døbe Maria Dorothea
Faddere : Hans Petersens og Hans Snickers kone
Jørgen Bager.

Alfabetisk navneliste (kun mandnavne)

	<u>numre</u>
Asmussen, Jens, sømand i Sandager, Rinkens sogn	9
B a g e r , Jørgen, form. i Graasten	ovenfor
B e r g , Mathias Mathiesen, kaadner i Abold	7 og 14
Bellemann, Lauritz, Stranderød, Rinkens sogn	11
<u>Bomskov</u> , Hans Hansen, gaardejere i Jarup (tre)	13. 54. 55a og 108
" " Hans Nielsen, gaardejer i Andholm, Ø. Løgun sogn	55 b
B r o c k , Hans Christensen, Bonde af Ulkebøl	45 a, anm.
B r o d e r s e n , Anders	41
" Broder, skraeder i Tørsbøl	20
" " " " " " " " " " " "	20 - 21 og 41
" Christian, Tørsbøl, Kvars sogn	21
" Hans, Volsballe, Rinkens sogn	41
" Johan Hinrich, skraeder i Tørsbøl	21
" Peter, gaardejer i Tørsbøl	21 .40
C a r s t e n s e n , Christen, gaardejer i Ulkebøl	44 - 45
" " " " " " " " " " " "	1 Kokhave, Kvars sogn 5
" " " " " " " " " " " "	Kvars Ladegaard 22
" Christen, parcellist, Kvars	45 d
" Christen Jacob " " " " " " " " " " " "	23 a og 45 d
" Jens " " " " " " " " " " " "	5 og 23
<u>se ogsaa Karstenssen III</u>	
Christensen, Carsten, fra Kær, Ulkebøl sogn	23
" " " " " " " " " " " "	Ulkebøl 45
" " " " " " " " " " " "	Ulkebøl, gaardejer i Kær 45 c
" Hans, husmand (indsidder) i Vollerup	45 c
" Jørgen , Tørsbøl, Kvars sogn	41
" Peter, sømand	19
" Thomas, gaardejer i Broager	45 d
Christiansen, Christian, Klovtøft, Hellevad sogn	1
C l a u s paa Trappen, Rinkens sogn	19
Davidson, Christen, Ulkebøl	23
" Karsten, gaardejer i Kær, Ulkebøl sogn	45 c og anm.
" Matthias, " " " " " " " " " " " "	i Ulkebøl 45 a
Ebeling, sognedegn i Ulkebøl	23
Erichsen, Lauritz, Kvars Ladegaardskov	92
E w a l d , Johannes, Rinkens	19
Friebert, Jacob, forpagter paa godset Rønhave	23
Friedrichsen, Jes , Tørsbøl, Kvars sogn	11
Hansen, Hans, i Kær, formentlig kaadner	45 c
" Hans Christian, Klovtøft, Hellevad sogn	1
" Jens , fra Haugegaard, Rinkens sogn	9
" Niels, gaardejer i Andholm, Øster Løgun sogn	55 b
Henningsen, Christian Peter, Hjordkær	5
" Henning, Kvars	5 og 9
" Henning Christopher, farvermester, Klovtøft	2 og 5
" Jens Mailund, Klovtøft	1
" Lorenz Peter, sognedegn i Hjordkær	4 - 5
" " " " " " " " " " " "	søn af foregaaende 5
H ø j , Jens Petersen, gaardejer i Ulkebøl	45
I p s e n , Ipper, gaardejer i Tørsbøl	11

Jacobsen, Hans, Bækken i Rinkenæs sogn	19 og 38 - 39
" Hans Peter, Malmadebro ved Graasten	19
J e n s e n , Asmus, i Kvars	94
Johansen, Povl, i Tørsbøl, Kvars sogn	21
Jørgensen, Hans, gaardejer i Ulkebøl før 1718	45
" Mads, gaardejer i Ketting sogn (Bro)	45 d
" M i e l s , Tørsbøl	21
Karstensen, Kristen, præst i Gelsted paa Fyn	45 o anm.
K n u d s e n , Anders, gaardejer i Jarup, Ø. Løgum s.	27 a
Lorenzen, Henning, Kvars, inderste	8 og 19 a
Lauritzen, Jens, Kvars Ladegaardskov	23 og 46 ; side 10 foroven
M a t z e n , David, gaardejer i Ulkebøl	45 a
" Matthias , Rinkenæs	5
Maibøll, Hans Christiansen, kaadner og skræder, Ulkebøl	Sten 23
Mailund, J e n s , Aarslev, Hjordkær sogn	7 anm.
" Jens Petersen, gaardejer i Kassø, Hjordkær sogn	6
" Martin, gaardejer i Aarslev	7 anm.
" Søren Hansen, i Aabenraa	7 anm.
" Søren Nielsen, Bovlund, Agerskov sogn	7 anm.
Marcussen, Christopher, Tørsbøl, Kvars sogn	42
Matthiesen, Christen, Kær, Ulkebøl sogn	23
" Riggel, Tørsbøl	21
Meyland, Jens Jensen, gaardejer i Jarup Ø-Løgum sogn; 13 og 26 ; 55 c.	
" Jens Petersen, Kassø, Hjordkær sogn	3 og 7
Mikkelsen, Andreas, gaardejer i Rovbjerg, Ø. Løgum sogn	27 b
Munthe af Morgenstjerne, Oluf Vilhelm, gaardejer i Ulkebøl	45 a
M ø l l e r , Otto, formentlig møller i Sønderborg	45 b
Nielsen, Jens, Kvars	9
" Lorenz, fra Holbøl	16
" Rasmus, fra Mau i Rinkenæs sogn	11
Nissen, Johan Philip, i Bierskov	3
Petersen, Asmus , gaardejer i Tørsbøl	11
" Christen, inderste i Kvars	18
" H a n s , Graasten	side 10 foroven
" J e s , i Bækken, Rinkenæs sogn	11
" Jørgen, gaardejer i Kær, Ulkebøl sogn	45 c
" M a t z , selvejerbonde i Ulkebøl	45 a
" Peter, gaardejer i Kassø, Hjordkær sogn	7.12 og 27 c.
Rasmussen, Peter , Tørsbøl	21 og 41
" " gaardejer i Jarup, Øster Løgum sogn	27 a
Sibbesen, Philip, paa Kvars Ladegaards Mark, parcellist	45 d
Smed, Peter Jørgensen, Tørsbøl, Kvars sogn	41
Snidker, Hans , Graasten	side 10 foroven
Sørensen, Hans Clausen, gaardejer og synsmand i Ulkebøl	45 a
Thaysen, Hans, Tørsbøl	11
" " Kvars	21
Thomsen, Hans, Tørsbøl	11
T o d s e n , Asmus, gaardejer paa Kvars mark	9
W o l f , Hans, gaardejer i Ulkebøl, omkring 1900	45 a
" Hans Petersen, skibskaptajn, senere gdr. i Ulkebøl	45 a
Wraa, Hans Petersen, Ragnstrup, Agerskov sogn	2 7 anm.

Registeret omfatter ikke oversigten paa side 12.

Oversigt over forbindelsen mellem H.P.Hanssens og Dybbølpræstens

Kristen Karstensens slægt

Matz Petersen, selvejerbonde og tolvmand i Ulkebøl (senere Engels-
høj), født 1668, i live 1747, død før 1757, viet 2.p.trin.1694 til Anne
Christensdatter

Christen Matzen, bonde i Ulkebøl
døbt 1.p.epif.1697, død 24.maj
1773, gift ca.1724 med Cecilie
Clausdatter Nissen fra Kør, døbt
4.p.epif.1703, bgr.27.maj 1759

David Matzen, fæstebonde i Ulkebøl,
døbt 1.p.trin.1714, død 12.maj 1796;
gift ca.1749 med Maren, datter af
Christen Carstensen, gaardejer i Ulke-
bøl (se nr.44), døbt jubilate 1722, død
den 29.marts 1799

Maren Christensdatter, f.ca.1733
død den 9.marts 1808; gift den 5.
marts 1758 med Christen Andre-
sen fra Ulkebøl, døbt 21.okt.
1736, død 1762 som forpagter paa
Frederikshof i Notmark sogn.

Karsten Davidsen, gaardejer i Kør, døbt
den 1.nov.1760, død den 14.sept.1831;
gift den 13.juli 1791 med Marie, Hans
Christensen Brooks datter af Ulkebøl,
døbt 16.april 1769, død 16.april 1830.

Andreas Christensen, gaardejer i
Ulkebøl, døbt 28.marts 1758, død
den 21.okt.1833; gift 5.juli 1786
med Magdalene Marie Hansdatter af
Ulkebøl, døbt 2.okt.1754, død den
15.marts 1827 (bagge døde i Ulkebøl)

Kristen Karstensen, født i Kør den 25.
april 1809, død som sognepræst i Gel-
sted paa Fyn den 1.nov.1882; gift 21.
maj 1839 med Emma Jensine Klødsen
født den 10.sept.1811, død 21.sept.1873

Hans Christian Andresen, gar. i Ul-
kebøl, senere i Snogbæk, født den
2.marts 1791, død den 27.aug.1847; 1905.
gift den 20.juli 1821 med Cecilie
Cathrine Hammer, datter af lærer og
fung.degn Hans Jørgen Hammer, Ulke-
bøl, født den 30.juli 1802, død den
7.maj 1884.

Jens Frederik Karsten Karstensen, sog-
nepræst i Lille Hedinge, født 1840, død

Anne Marie Andresen, født i Ulkebøl
den 16.oktober 1826, død paa Nørre-
mølle den 26.februar 1894, gift d.
30.juni 1849 med Christen Hansen
paa Nørremølle, født den 28.sept.
1825, død i Kiel den 4.november 1891

Asger Karstensen, redaktør og politi-
ker, født i Gelsted den 22.marts
1874.

Hans Peter Hanssen, redaktør og poli-
tiker, født paa Nørremølle den 21.fe-
bruar 1862, død i Aabenraa den 27.maj
1936.

Skrevet i dagene fra den 4.til den 7.november 1955.

Jejsing , den 7.november 1955

Oplysninger om familien Henningsen (efter undersøgelser foretaget 1937 af Henning Henningsen, nu viceskoleinspektør i Haderslev.

- 1) Laust Nielsen, gift 1755 den 14. nov. i Stubbæk med Kirsten Hennings
(tiptipoldefar)
- 2) Henning Henningsen (Lorenzen) - præsten har altsaa forandret Laust til Lorenz - inderste eller kaadner, gift 15. nov. 1788 med Maren Chrestens (født 1764 i Kvær(?) , død 18. juli 1831 i Kvær). Han var født den 3. maj 1761 i Hostrup, Ensted sogn) og døde den 19. april 182 i Kvær. Hans søskende : Niels, født 8. 8. 1756 i Stubbæk, Ensted sogn, og Maren, født 21. februar 1759 i Stubbæk)
(tipoldefar)
- 3) Lorenz Peter Henningsen, gift den 23. oktober 1840 med Maria Dorthea Brodersen (født 4. 10. 1810 i Tørsbøl, Kvær sogn, død 12. okt. 186 i Hjordkær). Han var lærer ved biskolen i Tørsbøl 1821-34, paa Skaarup seminarium fra 1834-36, ved friskolen i Brakken (p. Starup sogn) 1836-40, distriktsskolelærer i Mjøl 1840-46, Skolelærer og degn i Hjordkær maj 1846 - 1864. Han var født i Kvær den 16. 3. 1806 i Kvær, døde 8. 11. 1864 i Hjordkær. Hans søskende : Christian født den 12. maj 1789, gift, andetsteds bosiddende; Kirsten født 17. jan. 1792, døde ugift den 25. august 1815; Anna Margaretha, født den 30. aug. 1794, gift, andetsteds bosiddende; Chresten Petersen, født 7. september 1802, gift andetsteds bosiddende.
(oldefar)
- 4) Henning Christopher Henningsen, født den 27. september 1841 i Mjøl, Rise sogn, død den 2. oktober 1914 (bedstefar) Hans søskende : Cathrina Maria (Mydahl, Kliplev), født 20. maj 1843; Maria, født den 29. maj 1847, død ganske ung; Christian Peter, født den 2. juli 1848, død som seminarist. Lorenz Peter, født 30. 8. 1857, død ganske ung.
Henning Christopher Henningsen var gift med Hanna Mejlend.

(Slægtsnavnet Henningsen stammer altsaa fra Kirsten Hennings)

M e j l a n d

Jens Petersen Meyland, født 1793, gift 1844, gaardejer i Kassø, var søn af gaardmænd Peter Petersen fra Alslev og Hanna, datter af gaardejer Jens Jensen Mayland fra Nørre Jarup. Slægtsnavnet Mayland stammer altsaa derfra. Peter Petersen tog slægtsnavnet Mayland og købte gaard i Kassø. Han døde den 23. juli 1820 i Kassø i en alder af 70 aar 5 mdr. og 23 dage, altsaa født 1750; han er tilflyttet Alslev fra Sindbjergs sogn, Vejle amt, antagelig omkring 1770

Mathias Matthiasen

Slægtsundersøgelser foretaget af museumsdirektør Frost, Aabenraa, i anledning af en millionarv i Colombo.

Dagbladet "Hejmdal" 15. august 1930 :

En jydsk millionarv fra Colombo.

Henimod slutningen af det attende aarhundrede udvandrede en ung jøde fra sit fædreland. Han drog til Indien og i det dengang saa fjerne eventyrrige sailede lykken til ham. Han blev i løbet af en række aar en endog meget velhavende mand. For ca. 140 aar siden endte han - som en ensom mand - sine dage i havnebyen Colombo paa det skønne Ceylon.

Den afdøde Jydes store formue blev staaende i en bank i Colombo indtil aaret 1860. Formuen trak stadig renter, der lagdes til kapitalen, men da han ikke havde nogen arvinger, og man sikkert ikke har anstøngt sig for at finde dem paa den jydsk halvø, inddrog den engelske regering i 1860 den i banken staaende kapital.

For nogen tid siden kom en familie Matthiesen, der bor i Heide i Holsten, under vejr med, at dens forfædre havde haft en rig slægtning i Colombo, og ved undersøgelser, der foretoges ved hjælp af en engelsk konsul, blev det fastslaaet, at den i Colombo døde jøde var identisk med den mand, de var i familie med. Familien Matthiesen har derefter taget arbejdet op for ved studier af kirkebøgerne at faa fuldstændig rede paa slægtskabet, hvorpaa de vil rejse krav hos den engelske regering om at faa arven, der nu er vokset til over en million kroner, udbetalt.

Familien Matthiesen i Heide er dog næppe de eneste nulevende efterkommere af den jyske rigmand, og det er sandsynligt, at de danske familier, der bærer Matthiesen navnet, ønsker at faa undersøgt, om de ikke ogsaa hører til dem, der kan vente at faa del i de mange rare penge fra Ceylon!

Hejmdal 18. august 1930:

(Ref.) I Ordrup lever en 80 ~~årlig~~ aarig enkefrue Emilie Nielsen, der er en niece af den udvandrede Matthiesen. Han er født i et hjem, hvor der var 13 børn, og maa have været en af de ældste, idet hendes far var den yngste af brødrene. Han og en anden bror udvandrede til Indien. Naar han undertiden kom hjem, havde han fine klæder og andet udstyr. Han skal stamme fra Rens.

Hejmdal den 20. august 1930 :

(Ref.) Fru Emilie Nielsens far hed Jakob Mathiesen, der kaldte sig Hansen. Han var født 1794 eller 96 i Abild nord for Tønder som den yngste af 13 børn. Allerede 6 - 10 aar forinden var en af brødrene udvandet til Indien.

Paa grundlag af disse noget usikre og svævende opgivelser er følgende slægtsundersøgelser foretaget. For Henningsen-slægten har de interesse ved at vise min bedstemor, Hanna Mejlands, forfædre; hun fødtes 1844 i Kassø som datter af Jens Petersen Meyland og den formodede rige nabob, Matthias Matthiassens datter, Ann Dothe(a) Matthiesen.

Matthias Matthiassen

A. Matthias Hansen i Abild.

(tipoldefar)

.....

I. Første ægteskab :

Smeden i Tyrstrup Jacob Hansens slægt kan føres tilbage til Hans Matthiesen, der ejede et hus i Sølsted, Abild sogn. Hans hustru hed Ann. De er døde før 1763, - naar kan ikke siges, da kirkebøgerne i Abild kun gaar til 1763. En søn af dem var Matthis eller Matthias Hansen, som i henhold til den ved hans død i 1806 opgivne alder, 71 aar og 10 maanedes, maa være født 1735.

Matthias Hansen var gift to gange. Hans første hustru, der var en datter af kaadner Matthis Lausten i Abild og hustru Kjesten Hansdatter fra Ballum, hed Hanna. Matthis Lausten døde den 15. maj 1767, kun 35 aar gammel. Hans hustru Kjesten, der var hans første hustru (han var gift to gange) var død længe før 1763.

Matthias Hansens og Hannas børn var :

1. Ann, født ca. 1761. Gift 24. juni 1781 med Therkild Christensen (Møller), mursvend, søn af kaadner Christian Therkildsen og hustru Dorothea i Skanderup ved Lunderskov. Efter giftermaalet bosatte de sig i Trilde, Abild sogn, paa et lille kaadnersted. Therkild Christensen Møller døde den 3. maj 1843, Ann den 11. juni 1845. De opnaaede en høj alder, han blev 94, hun 84 1/4 aar. - Deres eneste barn, sønnen Matthias Christian Møller, blev viet i Abild kirke den 23. maj 1819 til Anna Magdalene Jensen, datter af Jens Christensen og hustru Kjersten Hansen fra Rørker, Hostrup sogn, Matthias Chr. Møller blev

betjent i Næstved.

2. Matthias, født den 25.2.1764, død den 6.marts 1768
3. Kiersten, født den 14.maj 1766, død 23.juni samme aar.
4. Hans, født den 4.juli 1767, døbt den 12.juli, blev under havnet Hans Matthiesen gift 1800 i Møgeltønder med pigen Anna Nielsen fra Tønder; Børn :
 - a) Johanna, født 23.januar 1801
 - b) Matthias Matthiesen, født 1807
 - c) maaske endnu flere børn - ikke eftersøgt.
5. Kiersten, født den 11.11.1771, død 11.december 1772 (to dage efter moderen, Matthias Hansens første hustru Hanna, der døde den 9.12.1772.

II. Andet ægteskab

Den 29.oktober 1775 giftede Matthias Hansen sig igen, nemlig med Ann Mari, datter af kaadner Anders Jeggesen og hustru Sidsel i Abild.
Børnene i dette ægteskab :

1. Hanna Hanses, født 14.dec.døbt 17.dec.1776. ikke død i Abild.
2. Sidsel Hanses, født 17.10.døbt 19.okt.1777, død 28.maj 1779.
3. Cathrin Hanses, født 13.aug.døbt 20.8.1780, død 11.dec.1781.
4. Anders Hansen, født 28-9.døbt 30.sept.1781, død 3.marts 1786.
5. Matthias Hansen, født 13.marts, døbt 14.3.1784 (tipoldefar)

Faddere : Hans Clausen fra Sølsted;
Johannes Hansen fra Tykskov
Met Jensdatter fra Abild.

Matthias maa være den af brødrene, som er udvandret. Han er sømand og har tillige drevet et lille landbrug i Abild. Ved sit giftermaal 1813 nævnes han som søn af kaadner Matthias Hansen og hustru Hanna f. Matthes. Det er en forveksling af Matthias Hansens første og anden hustru. Fra første ægteskab var der ingen efterlevende søn, som hed Matthies. - Om giftermaalet er indført :

Copulirt 14.Januar 1813:

Mathias Mathisen, ein Junggesell und Matros aus Abild. Des weil. Käthners Matthies Hansen aus Abild und Hanna geb. Mathes ehel. Sohn. Mit Sophie Magdalene, geb. Dastrup aus Brørup, des weil. Käthners Dastrup in Brørup und ----- geb. -- eheliche Tochter.

I dette ægteskab fødtes i begyndelsen af 1816 en datter :

Geb. 20. Februar, getauft 25. Febr. (Sonntag Quinquagesima) 1816:

Ann Dorte Mathisen Berg, des Käthners Mathies Mathisen Berg aus Abild u. Magdalene, geb. Dastrup ehel. Tochter.

Gev.:

Ann Møllers aus der Trilde (Faderens halvsøster)

Kathrin, geb. Johansen aus Abild.

Hr. Lorenz Peter Autzen auf Solvig.

Efter registreringer af denne barnefødsel nævnes Matthias Matthiesen ikke mere i Abild sogn kirkebøger. Der er andre af samme navn i sognet, men de ses ikke at have haft nogen forbindelse med Matthias Hansens slægt. I 1826 er der en kaadner Matthias Matthiesen i Abild. men hans hustru hed Cathrine, og han nævnes at have haft fem sønner, men ingen døtre, som alle var født før 1814.

Ovennævnte Anna Dorte giftede sig i januar 184⁴, henved 28 aar gammel, med den 51-aarige ungarl og gaardmand Jens Petersen Mayland i Kassø (oldefar). Ved denne lejlighed nævnes hendes fader som død. Da Anna Dorte giftede sig anden gang i 1855 nævnes hendes forældres navne ikke.

Saafrømt overleveringen i familien om en broders udvandring til Ceylon passer, kan det være denne Matthias Matthiesen, der er draget bort som sømand - han var jo matros - , og har slaaet sig ned i et fremmed land. Udvandringen maa være sket kort efter 1816; kun denne ene ovennævnte første barnefødsel i 1816 findes optegnet

Matthias Hansens børn af andet ægteskab (fortsat)

6. Anders Hansen, født i Abild den 14. januar, døbt den 21. januar 1787. Han kom til at bo i Burkal sogn og fik i dette sogns kirkebøger tillagt navnet Matthiesen. Den 8. marts 1817 viedes han i Burkal til Sille Marie, datter af gaardmand Hans Hansen og hustru Ellen i Møllerup, Agerskov sogn. Dette ægteskab forblev uden børn. Hun døde den 31. maj 1831. Den 15. januar 1832 giftede han sig med Anna Kjestia Hansen fra Rens. I dette ægteskab fødtes der foruden to, der døde tidligt, følgende børn:

- a) Samuel Hansen
- b) Jens Peter Hansen
- c) Matthias Hansen

Anders Hansen var smed ligesom sin yngre broder Jacob og boede i Bov i Burkal sogn.

7. Jacob Hansen, født 20. nov. døbt 22. nov. 1789, død 26. januar 1790

8. Jacob Hansen, født 1. 2. døbt 5. februar 1791, død 26. februar 1794.

9. Jacob Hansen, født den 7. nov., døbt den 13. nov. 1796. om ham se senere

Faderen, Matthias Hansen, døde 1806. Herom i Abild kirkebog:

Gest. 13. Januar, begr. 19. Januar 1806: Matthies Hansen, ein Kätbner aus Abild, des weil. Insten Hans Matthisen und Ann aus Solstedt, ehelicher Sohn. - Verehelicht

1) mit Hanna, geb. Matthis aus Abel. Hinterlässet 2 Kinder aus dieser Ehe:

- 1) Ann Terkilds in der Trilde.
- 2) Hans Matthiesen aus Møgeltondern.

2) mit Ann Marie, geb. Andersen aus Abel. Hinterlässt 4 Kinder aus dieser Ehe:

- 1) Hanna.
- 2) Matthias.
- 3) Anders,
- 4) Jacob Matthisen.

Alter des Verstorbenen 71 J. 10 Mt.

Hans hustru henlevede sine sidste aar hos Steddattereh og hendes mand i Trilde. Hun døde 1814. Herom i Kirkebogen:

Gest. 6. Okt., begr. 9. Oktober 1814:

Ann Marie Mattheses aus der Trilde, des weil. Kätbners ~~ANNA~~ ~~ANNA~~ Anders Jeggesen aus Abild und Sitzel, geb. ---- eheliche Tochter. Verehelicht mit dem Kätbner Matthes Hansen aus Abild. Hinterlässt 4 Kinder:

- 1) Mathies.
- 2) Andres.
3. Hanna.
- 4) Jacob.

Alt 54 J. 17 W.

B. Smeden Jacob Hansen i Tyrstrup.

Den yngste søn, Jacob Hansen, lærte smedehaandværket. I registrene kaldes han "landbolsmand og smed" eller "Toftværingsmand og smed" i Tyrstrup. Den 17. maj 1828 viedes han i Tyrstrup kirke til Tyrstrup smedens datter. Herom i Tyrstrup kirkebog:

Viede 17. Maj 1828:

Ungkatt Jacob Hansen, Landbolsmand og Smed i Tyrstrup, ægtefødt Søn af salig Matthias Hansen og Anne Marie Andersens i Abild, - Med Pigen Mette Marie Erichsen, ægtefødt Datter af Smeden i Tyrstrup Peder Erichsen og Marie Peders.

Deres børn:

1. Marie, født 19. oktober 1828, døbt den 26. oktober.
2. Matthies Peter, født 27. januar, døbt 1. februar 1831
3. Anne Marie, født 24. juli, døbt 28. juli 1833.

4. Dothea Cicillie, født 13.dec.døbt 22.dec.1835
5. Cathrine Magdalene, født 20.febr.døbt 6.marts 1838.
6. Johanne Margrethe, født 16.nov.døbt 21.november 1840.
7. Peter Erik, født 25.oktober,døbt 24.november 1843.
8. Mette Marie, født 1.september,døbt 8.oktober 1846.
9. Emilie Hansen, født 17.november,døbt 28.december 1849.

Jacob Hansens svigerfar, smeden Peder Erichsen i Tyrstrup, døde den 10 januar 1850, uden forudgaaende sygdom, 73 aar gammel. Han var en søn af landbolsmanden og smeden Erik Eriksen og hustru Mette Marie Peders i Dalby.

Svigermoderen, Marie, var død aaret i forvejen den 8.april 1849, 77 aar gammel, af alderdomssvæghed. Hun var datter af landbolsmanden Peter Petersen og hustru Marie Pedersdatter i Vonsild.

Der var i ægteskabet født tre børn. Datteren Mette Marie, som var gift med Jacob Hansen, var det eneste efterlevende af disse.

(Afskrevet den 25.7.1902 af Henning Henningsen)

Data om min farfar, farver Henning Christopher Henningsen, efter

 originaldokumenter i min fætter, viceskoleinspektør Henning Henningsens eje.

o o o

Farfar er født den 27. september 1841 i Hjøls (Rise sogn ved Aabenraa, hvor hans far var lærer. Hans mor hed Maria Dorothea (født Brodersen). Familien flyttede senere til Hjordkær, hvor faderen, min oldefar Lorenz Peter Henningsen, blev degn og skolelærer. Han døde under krigen 1864 og ligger begravet paa Hjordkær kirkegaard, hvor hans gravsten stadig ses.

Farfar lærte farverprofessionen 4 aar (1857-61) hos Peter Nissen i Jyndevad (nord for den nuværende grænse); senere arbejdede han to aar hos farver Petersen i Aabenraa.

Han blev udskrevet som soldat i Aabenraa amts 38.løgd nr.10 og blev under krigen 1864 indkaldt. Fra 5/2 til 16/3 1864 - ialt 41 dage - blev han uddannet paa Odense ekserserskole, hvorpaa han kom til fronten (20.infanteriregiments 1.komp.nr.621). Han deltog i forsvaret af Fredericia og i slaget ved Dybbøl 18/4. Efter sigende stod han i skanse 2 (løjtnant Anker), hvad der vel maa kunne verificeres. Han maa være kommet med den flygtende hær over paa øerne, for den 13/8 1864 fik han i Roskilde sit permissionspas og blev hjemsendt. Passet gav ret til gratis befordring ved færgstederne, og det er stemplet i Korsør 14/8

tegnet af den østrigske pladskommandant i Snoghøj den 15. august 1864.

29/7 1865 blev han overført til landrullen i Ris herred, samme løj og nummer. Senere blev han som prøjsisk musketer overført til 9. armékorps, 18. division, 35. infanteriregimentbrigade, landwehrebataillon Apenrade. 25/10 1867 blev han overført til reserven som tjenstudygtig og 8. oktober 1868 strøget af landeværnet som uduelig til enhver tjeneste paa grund af lungetuberkulose (han levede 46 aar endnu). I sin Føhrungs Attest (Rendsborg 25/10 1867) faar han det skudsmaal, at han ikke har opført sig til utilfredshed, samt at han ikke har været straffet.

Som farversvend fik han 8/8 1865 udstedt vandrebog af politiet i Aabenraa. Hans signalement lyder :

Alder 23 aar.

Skikkelse : middel (i militærpapirerne siges

5 ' 3 " 2 " "

Haar og øjenbryn : blonde

Pande : fri

Øjne : brungraa

Næse og mund : almindelige

Skæg : barberet

Hage og ansigt : ovale

Ansigtifarve : sund

Særlige kendetegn : ingen.

Han drager paa en mærkelig planløs vandring ifl. politikontorerne paategninger, - i løbet af 8 dage over Haderslev (9/8 1865) - Christiansfeld - Kolding - Fredericia - Middelfart - Odense - Nyborg - Korsør, og derfra med skib til Flensborg (16/8); han arbejder nu et aar i Haderslev (til 13/8 1866), holder saa en uges ferie hos sin mor i Aabenraa-egnen, arbejder derpaa i Aabenraa 2 1/2 aar til 27/2 1869) og et aar i Flensborg (til 19/2 1870). Herpaa drager han til Danmark og bliver farver i Follerup (Herslev sogn, Vejle amt, 10 km vest for Fredericia).

Herop kommer nu hans kæreste 10/6 1870. Hun hedder Hanna Mayland (navn

net staves yderst forskelligt), født den 21. maj 1844 i Kassø som datter af gaardmand Jens Petersen Mayland og Anna Dorothea født Matthiesen, konfirm. 27. marts 1859; efter hendes fars død har moderen giftet sig med gaardmand Martin Nissen i Kassø. - Om de to unge har giftet sig i Herlev, kan ikke ses, men det maa vel være sandsynligst. De synes at være blevet danske statsborgere.

Imidlertid vender de tilbage til hjemegnen. 14. 5. 1876 køber farfar et kaadnersted paa Klovtoft mark med hus og fire tønder agerland, samt en del farveredskaber, af gaardmand og farver Hans Peter Christensen, der formentlig baade har drevet landfarveri og et lille landbrug. Prisen er 3450 mark prøjsisk kurant. 1200 mark bliver staaende som 1. prioritet til 4 % p.a. og for resten udstedes en obligation (forrentningsmaaden nævnes ikke). Som kautionister optræder farmors stedfar Martin Nissen og bror Peter Mailand, begge fra Kassø.

Her bliver farfar saa boende og ernærer sig som landfarver. Han døde 1914. Farmor oplevede lige genforeningen og døde 1920 i det hus i Klovtoft, som den ene af hendes sønner, min farbror Henning, der var (og stadig er) bygmester, havde bygget, og som han nu ejer og bor i.

- - - -

Farfars bror, Christian Peter, vilde ligesom sin far, degnen i Hjordkær, være skolelærer. Han studerede paa Blaagaards seminarium i København, men led sult og savn, saa han fik en alvorlig døds sygdom (tuberkulose?). Engang fik han af Christian VIII's enkedronning Caroline Amalie en understøttelse paa 10 Rdl., en anden gang ansøgte han igen, da han havde brugt sin arv paa 30 Rdl. Kort tid efter døde han (vist 1871). Han var forlovet.

I mit eje findes et manuskript med optegnelser fra religionsundervisningen paa seminariet, ført af ham.

Helsingør, 19. oktober 1953.

Henning Henningsen.

De omtalte dokumenter i min fætters eje er :

1. Farfars daabsattest, dat. Ris den 28. nov. 1856
2. hans vaccinationsattest, dat. 1842
3. farfars dø. dat. 1849
4. farfars danske soldaterbog (Afregningsbog).
5. attest om hans deltagelse i krigen 1864, dat. Krigsministeriets arkiv, København den 20. 10. 1909.
6. hans permissionspas, dat. Roskilde 13. 8. 1864.
7. hans lægdsbevis, dat. Aabenraa 29. 7. 1865.
8. hans præjssiske militærpas, dat. Rendsborg den 25. 10. 1867.
9. Hans militære "Führungs-Attest", samme dato.
10. hans vandrebog, udstedt Aabenraa den 8. 8. 1865.
11. vidnesbyrd i anledning af indgåelse af ægteskab for Hanna Mayland, datteret Hjordkær pgd. den 7. juni 1870.
12. købekontrakt for kaadnerstedet i Klautoft 14. 5. 1876.
13. Christian Peter Henningsens ansøgning til enkedronning Caroline Amalie (udkast), dat. Nørrebro den 7. 12. 1870. Med anbefalinger.

Nogle oplysninger om farvermester Henning Christopher Henningsen og Hanna Majlandt i Klovtoft, Hellevad sogn, meddelt af museumsinspektør Henning Henningsen, Helsingør.

Henning Christopher Henningsen, farver i Klovtoft, Hellevad sogn, født i Mjøl, Rise sogn, den 27. oktober 1841, deltog i krigen 1864, død i Klovtoft den 2. oktober 1914,

gift med

Hanna Majlandt, født i Kassø, Hjordkær sogn, den 21. maj 1844, død i Klovtoft den 20. oktober 1920.

B ø r n : 1 - 7 .

1. Anna Marie Dorte, (20. maj 1871 - 1945), gift med tækkemand og husmand Asmus Asmussen, Skanderup ved Kolding .
 - a) Hanne
 - b) læge Nis Asmussen, Frederikssund
 - c) vognmand Henning Asmussen, Hillerød,
 - d) Elias, (død ca. 1930)
2. Lorenz Peter (3/3 1873 -) farver i Haderslev, gift med Martine

Christopher

 - a) viceskoleinspektør Henning Henningsen , Haderslev.
 - b) Hans
 - c) Kaj.
3. Christian Peter, (21. 3. 1877), snedker i Brunde ved Rødekro, gift med Ulrikke

flere børn

4. Martine, født den 8. august 1879, død , gift med husmand
 Nis Dam, Toftlund.
 to piger.
5. Jens Majland (5. august 1881 - 10.11.1956), farvermester i Nyborg,
 gift med Johanne Kirstine Marie Kristensen Mosbæk (2.9.1881 i St. Bin
 derup ved Aars.
- a) Henning Christopher (20. oktober 1911), museumsinspektør, Helsingør
 - b) Niels Mosbæk (23. maj 1913) direktør, farveriejer i Aarhus.
 - c) Hans, (29.4.1916), farveriejer i Nyborg.
 - d) Kaj Mosbæk (16. januar 1918), civilingeniør, København.
 - e) Grethe Elisabeth (29. september 1919), operationssygeplejerske,
 Gentofte amtssygehus.
 - f) Ove Majland (24.3.1924), landsretssagfører, cand. jur., Fredericia
6. Lene Kjestine (9.4.1884) ugift, Rødekro.
7. Henning Christopher (31.3.1887), bygmester i Klovtoft, gift med Thea
 Westergaard.
 2 adoptivbørn.

oooooooooooooooooooooooooooo
 ooooooooooooooooooooooooooooo

Chr. Michéll

