



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Ær din fader og din moder!
at du længe livets goder
nyde må i fædres land.



Den oprigtiges slægt skal velsignes.

Sl. 112.2.

Denne
Slægtsbog

er udarbejdet

til:

ANETAVLE
over



LAURSINE og JENS JENSEN
HESSELSKOV
DERES FORFÆDRE
OG
EFTERKOMMERE

F O R O R D

Den velkendte venstrepolitiker, konsejlspræsident I. C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvrudelig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle nogen imidlertid under læsningen af bogen få den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" - så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe dig i dens indhold. Mange af de personer, der her er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men vi har alligevel et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved deres tanker og handlinger. Færdes man ad gader og veje i for-

skellige sogne, så er det - selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom de bygninger, man passerer er de samme, som dem vores forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

En slægt som vores kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for vi mennesker at bedømme os selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Det vil kunne hindre utidigt hovmod og det giver os samtidig forpligtigelse til at vogte på de evner og de ting, som er blevet os betroet.

Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som hver i slægten har fået at forvalte og at give videre til vore efterkommere!

Vi vil også her gerne rette en tak til alle I familiemedlemmer for den interesse, vi har mærket for udarbejdelsen af slægtsbogen, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder. Uden jeres hjælp var det aldrig lykkedes at fuldføre arbejdet. Tak for jeres gæstfrihed og velvillighed da vi kom og besøgte jer, det var morsomt at se jer alle, som vi for de flestes vedkommende ikke havde set i mange år.

Hermed ønsket om, at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Thora og Henry Sørensen
Grindsted.

O R I E N T E R I N G

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit, første afsnit, anetavlen, omhandler Laursine og Jens Jensens forfædre, de har således fået ane nr. 2 og 3..

Det andet afsnit omhandler deres efterkommere og for en stor dels vedkommende de nulevende.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde også omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

I anetavlen forekommer flere gange betegnelsen "trolovelse", hvilket var en kirkelig handling, der før i tiden gik forud for den kirkelige vielse.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling, men efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni året 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse fandt sted eller blev foretaget, skulle der dog finde en trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling.

Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, førend de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året

1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte, dog uden at være ægteskabsstiftende.

Trolovelsen er i vore dage afløst af det vi kalder forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede, i hvert fald hvis det var en mere fornem person, en ring af guld på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der går en Åre fra hjertet og til den fjerde finger".

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader kan findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nummer 9, medens ane nr. 8's forældre er nr. 16 og 17.

Hvis man omvendt vil finde barnet af f.eks. ægteparret nr. 22 og 23, så halverer man det lige nummer. Barnet er altså nr. 11 gift med nr. 10, deres barn er nr. 5, gift med nr. 4 og deres barn igen er nr. 2, gift med nr. 3.

For efterkommernes nummerering gælder følgende:

Nr. 1 i en søskendflok har - som naturligt er - nr. 1. Nr. 2 i søskendflokken nr. 2 o.s.v.

Nr. 1's børn har nr. 1.1. og nr. 2 har nr. 1.2. o.s.v.

For at spare plads undlader vi punktum mellem tallene og skriver kun "11" "12" o.s.v..

I 3' led bliver tallene eksempelvis: 111 - 112 - 4'led 1111 - 1112 o.s.v.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsageligt er udarbejdet på grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer. Hvis stoffet således visse steder kan forekomme mangelfuldt og andre steder meget fyldestgørende, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt ikke har vidst mere at fortælle eller at nogle af vore skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

HARTKORN og LANDGILDE

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt" korn.

Forholdene til de forskellige godser var afvigende; men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 " "
1 " hvede eller ærter	1½ " "
1 " havre	½ " "
1 " humle	½ " "
4 læs enghø	1 skp. "
12 gæs	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldes jordebøgerne og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligheden på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at

gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ td. land (å 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen, som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes I og finder, at de resultater, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til det arbejde der er lagt i udarbejdelsen af denne bog. Muligt er det også at I er fuldtud tilfredse og finder resultaterne både gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes 5 almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydligere øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Åbenrå (dækkende Sønderjylland). I rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f.eks. landsarkivet i Viborg og her får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder, fyldt med håndskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er så nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhånden har fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her de professionelle forskere, eksperterne, som

kan spille på alle strengene, dels fordi de til fulde behersker gotisk, og dels fordi de kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen på problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes I over resultatet, må I således huske på, at det ikke er forskeren, der har svigtet os, men derimod de arkivalier, han har haft til sin rådighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgår af det følgende:

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i et eksemplar, der som regel opbevarede i præstegården. Krig, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøgerne er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpeklider, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af lån etc. Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokoller er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdiges hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed, der kan tjene som bevis for et slægtskab, som ellers ikke på grund af manglende kirkebøger lader sig påvise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkedes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage – ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske på den måde, at der opstår en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt han far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger udenfor den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren, med det formål at give jer et indblik i arbejdets omfang, og bibringe jer en vis viden om slægtsforskning, en viden, som forhåbentlig vil være jer til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

Ane nr. 2

Jens Jensen er født i Vinderslev den 12. februar 1852. Han blev døbt i hjemmet den 15. februar og den 8. april 1852 blev han fremstillet i Vinderslev kirke. Ved den kirkelige handling var det kirkesanger og skolelærer Stoyes kone, der bar barnet. Gdm. Rasmus Bachs kone, Christine Jensdatter, gdm. Jakob Sørensen, Andreas M. Bech og Jens Tandskov, alle af Vinderslev var faddere.

Jens Jensen blev konfirmeret i Vinderslev kirke den 8. april 1866.

Jens Jensen var bosiddende i Vinderslev, og da han var 30 år, blev han den 9. maj 1882 gift i Serup kirke med den 22 årige pige af Serup, Laursine Lauritzine Knudsen.

Ane nr. 3

Laursine Lauritzine Knudsen blev født i Serup den 30. december 1859 og døbt i Serup kirke den 22. april 1860.

Faddere ved dåben var følgende: Gdm. Niels Nielsens hustru, Ane Bertelsdatter, gdm. Søren Rasmussens hustru, Karen Marie Nielsdatter, begge af Serup, gdm. Peder Sørensen Riis af Høgdal, samt husmændene Niels Knudsen og Lars Nielsen, begge af Serup.

Hun blev konfirmeret den første søndag efter påske i året 1874.

Forlovere ved deres bryllup var husejer Jens Madsen i Serup, og murer Knud Henriksen Jensen af Pederstrup.

Jens Jensen døde i Revl den 24. maj 1916, og Laursine Lauritzine Jensen døde i Pederstrup den 16. november 1942.

Deres gravsted er på Vinderslev kirkegård.

Ane nr. 4

Knud Henrik Jensen blev født i Grysdalhuus i Vinderslev sogn den 30. oktober 1822, og han blev døbt i Vinderslev kirke den 26. december 1822. Faddere ved dåben var følgende: Drengen blev frembåret af Søren Arentzsens kone, Ane Pedersdatter i Levring, gdm. Christen Nielsen, Søren Madsen, Jens Madsen og Jens Bruus, alle af Vinderslev.

Knud Henrik Jensen blev konfirmeret i Vinderslev kirke i 1837. Han fik det ord på sig, at han havde gode kundskaber og udviste god opførsel.

Da han var 24 år, boede han i Skiød, var ungarl og uddannet som murer. Han blev gift i Skiød kirke den 27. oktober 1846 med tjenestepige Ellen Hansdatter.

Ane nr. 5

Ellen Hansdatter blev født i Skiød den 16. januar 1823 og døbt i Skiød kirke den 27. marts 1823. Faddere ved hendes dåb var følgende: Pige Maren Ollesdatter fra Knudstrup, Mads Pedersen i Brundt, Christen Kirkegaard, Jens Pedersen, begge fra Skiød - samt Rasmus Jensens hustru i Gajlund.

Ellen Hansdatter blev konfirmeret i Skiød kirke i året 1837. På det tidspunkt var hendes forældre allerede døde, hun var datter af afgangne Hans Mikkelsen og hustru af Skiød.

Ellen Hansdatter og Knud Henrik Jensen blev viet i Skiød kirke den 27. oktober 1846. Forlovere ved deres bryllup var gdm. Thomas Rasmussen og husm. Jens Vinderslev i Skiød.

Det har ikke været muligt at finde Knud Henrik Jensens dødsdag og sted, men hans kone Ellen Jensen født Hansdatter døde i Pederstrup den 31. maj 1858 og blev begravet i Vinderslev den 8. juli ibidem (samme sted). Hun var da godt 35 år gammel.

Folketællingen 1850 viser:

Et hus i Vinderslev.

Knud Henrik Jensen, 28 år, murermester og husfader

Ellen Hansdatter, 28 år, hans kone

Hans Jensen, 4 år, deres søn

Mads Jørgen Jensen, 1 år, deres søn

Jens Jensen, 66 år, aftægtsmand (hans far).

Birgitte Jensdatter, 70 år, aftægtskone (hans mor).

Da Knud Henrik Jensen var 39½ år gammel, blev han for anden gang gift, denne gang i Vinderslev kirke, til den 30 årige pige,

Petrine Jensen, tjenende i Pederstrup, og datter af gdm. Jens P. Tandskov i Vinderslev. Forlovere ved brylluppet, som fandt sted den 21. juli 1862, var skolelærer og kirkesanger Stoye og kroelier M.Snedstrup af Vinderslev.

Ifølge bogen "Fra Midtjylland", skrevet af forstander A.Hønholt, fremgår det, at der var flere børn i ægteskabet, end de to nævnte drenge fra folketællingen i 1950: Citat: "Knud Henrik Jensen boede i den gård, der ligger på venstre side af vejen fra Pederstrup til Vinderslev. Han havde skipperskæg, var middel af højde og var temmelig svær. Som oftest havde han sine velbegrundede meninger og var dertil fremtalende uden personsanseelse. Der skete det sørgelige, at en datter af Knud Henrik Jensen, Maren Kirstine, fik benedder i den ene fod. Hun kom på Viborg Sygehus, hvor overlæge Heiberg efterhånden opererede foden flere gange, uden at det hjalp. Heiberg var ellers en samvittighedsfuld og dygtig kirurg, selv om hans københavnske kolleger kaldte ham "landsbyslagteren" fra Viborg. Han var måske lidt hurtig til at bruge kniven.

En dag kom der bud til Knud Henrik, at Heiberg ville tale med ham. Da Knud kom ind til overlægen, meddelte denne kort, at datterens fod ikke var blevet bedre, og han anså det for nødvendigt at amputere benet under knæet, "men dertil skal jeg have Deres tilladelse, Knud Henrik Jensen", sluttede doktoren.

Overlægen var sikkert vant til at få sin vilje i sådanne tilfælde. Han var jo dog sagkundskaben. Men Knud svarede: "Nej, det vel a eet ha'". Heiberg studsede og begyndte at forklare at sygdommen efter al sandsynlighed ville brede sig, og til slut ville pigen dø af tæring. Knud gav sig ikke. "Skuld' et go' saa gal", sagde han, "saa maa hun dø. A haar alle hoer tē en pigh mæ træbien æ bløwen gywt". - "Ja, De har ansvaret", sagde overlægen vredt, "og De kan tage hende hjem med det samme". Derved blev det.

Knud var naturligvis ikke mere hårdhjertet end andre mennesker, ej heller savnede han kærlighed til datteren. Han havde kun handlet efter, hvad han anså for rigtigt, og fra sygehuset kørte han en betydelig omvej hen til en klog mand, som havde ord for at kunne kurere benedder. Han så på foden og mente, at den nok kunne komme sig. Pigen skulle indtil videre ligge til sengs med om-

slag på foden, og så gav han dem noget urtesalve at smøre den med. Et år derefter var foden kommet sig, og pigen blev også siden gift."

Ifølge omtalte bog fulgte Knud Henrik godt nok med tiden og forstod værdien af moderne reformer inden for landbruget: Engvanding, mergling, dræning m.m. og deltog med iver i tilrettelægning af de forskellige større fællesarbejder i sognet. F.eks. kirkens restaurering, opførelsen af nye skoler og ikke mindst udbygning af sognets vejnet. Knud havde sikkert også en finger med i spillet, da hans bror, trikotagehandler Jens Jensen, Oslo, skænkede orglet til kirken. Jens Jensen havde i sin ungdom vandret som uldhandler, indtil han slog sig ned i Kristiania, hvor han oparbejdede en stor forretning og tjente mange penge, men størsteparten af dem skænkede han bort, bl. a. til orglet.

Knud Henrik Jensens familiegravsted er endnu bevaret på Vinderslev kirkegård, hvor også en ugift datter, Ellen Marie Jensen, født 8. maj 1863 i Vinderslev og død den 14. december 1929 samme sted, ligger begravet.

Ane nr. 6

Knud Peder Laursen er født i Mausing i Vinderslev sogn den 5. juli 1815, hjemmedøbt den 9. juli og fremstillet i Vinderslev den 27. august ibidem. Ved dåben var følgende faddere: Han blev båret af Jens Kudskes hustru, Ane Marie i Mausing, Niels Steenholt, Jens Væver, Knud Henrik Hønholt og Mads Bach, alle fra Mausing.

Ved sin konfirmation i Serup kirke i 1830 tjente han hos enke, fru Maren Mouritzdatter, han betegnedes som en dreng med gode karakterer.

Da han var 37 år boede han i Mausing i Vinderslev sogn og arbejdede som møllebygger. Han døde i Serup den 9. marts 1871, 55½ år gammel og blev begravet i Serup den 17. marts samme år. Knud Peder Laursen blev gift i Balle den 27. oktober 1852 med den 20 årige pige, Ane Marie Christensen.

Ane nr. 7

Ane Marie Christensen blev født i Østerbording i Balle

sgn den 23. november 1832 og blev døbt i Balle kirke den 2. december samme år. Der var følgende faddere: Pige Karen Christensdatter af Funder, gdm. Rasmus Larsens kone Mette Poulsdatter af Vesterbording, husm. Lars Nielsen, gdm. Rasmus Madsen og Søren Christensen Winther i Østerbording. Ane Marie døde i Serup den 20. januar 1913 og blev begravet den 27. januar ibidem.

Ved deres bryllup var forloverne: Christen Christensen og Johannes Lauritsen. De betegnedes som inddiddere eller husmandsfolk i Serup.

Folketællingen i Serup sogn i 1860 viser:

Knud Peter Laursen, 46 år, født i Vinderslev, husmand		
Ane Marie Christensen, 28 år, født i Balle, hans kone		
Ane Marie Knudsen, 7 år, født her i sognet		
Ane Margrethe Knudsen, 5 år	"	"
Ane Sophie Knudsen, 3 år	"	"
et udøbt pigebarn, 1 år	"	"

Efter Knud Peter Laursens død i marts 1871, giftede Ane Marie Christensen sig igen den 6. december samme år i Serup kirke med den 28½ årige ungkarl Jens Madsen af Serup.

Forlovere ved brylluppet var husm. Peder Pedersen af Serup og Jens Laursen af Mausing. Ane Marie var 80 år gammel, da hun døde.

Ane nr. 8

Jens Jensen Hønholt blev født i Hønholt, Vinderslev sogn og døbt i Vinderslev kirke den 18. april 1784 første søndag efter påske. Ved dåben var flg. faddere: Han blev båret af sin moster Kirsten Knudsdatter, Knud Hendrik, Jens Pedersen af Mausing, Niels Jensen og Christen Sørensen af Lysdal. Jens Jensen Hønholt døde i Pederstrup den 22. august 1863 og blev begravet den 30. august i Vinderslev. Han var da 80 år gammel og aftægtsmand i Pederstrup.

Jens Jensen Hønholt blev gift i Vinderslev kirke lørdag d. 19. august 1819 med den 32 årige enke Birgithe Jensdatter på Elkjærgård.

Ane nr. 9

Birgithe Jensdatter var født i Levring dom. 17 p. trini 1781 (7. oktober). Ved barnedåben blev hun båret af pige Karen Andersdatter, der da tjente i Rotterdam. Øvrige faddere var Anders Bajer af Midstrup, Søren Pedersen, Anders Pedersen, Anders Olufsens hustru, Maren Mortensdatter, Christen Østergaards hustru, Mette Christensdatter, alle af Levring.

Birgithe Jensdatter døde den 8. august 1860, 78½ år gammel.

Forlovere ved deres bryllup var sognefoged Mads Jensen og gdm. Peder Woer, begge af Vinderslev. De betegnedes som husmandsfolk.

Ane nr. 10

Hans Michelsen blev født den 26. august 1793 i Skiød sogn, og blev døbt i Skiød kirke den 18. post trini (29. september) 1793. Følgende faddere var til stede: Christen Fiskers hustru i Knudstrup, som bar barnet, Mads Bundgaard, Thomas Sørensen, Anders Larsen og Rasmus Pedersens hustru.

Han var 36 år, da han døde som gårdmand i Skiød den 16. august 1829 og begravet den 21. august samme år.

Han blev gift som 21 årig i Skiød kirke den 8. oktober 1814 med den 24 årige ungpige Maren Madsdatter.

Ane nr. 11

Maren Madsdatter blev født i Skiød (dato mangler) og døbt den 21. post trin 1790 (24 oktober) i Skiød kirke.

Ved dåben var følgende faddere: Mette Nielsdatter i Helstrup, der bar barnet, Peder Pedersen, Jens Mogensen i Gejlund, Niels Madsen i Søllstean og Michel Jensens hustru i Brundt. Hun var datter af gdm. Mads Pedersen i Skiød.

Maren og Hans Michelsen betegnedes som gårdmandsfolk i Skiød, men han døde, som beskrevet, meget tidligt. Det ser ud til, at Maren allerede efter 3 måneders forløb, nemlig den 7. november 1829 gifter sig med den 17 år yngre Jørgen Hansen fra Haurum. Han omtales senere som sognefoged og gårdmand i Skiød.

Ved brylluppet var Maren 39 år og Jørgen var 22 år. De nåede at leve sammen i ca. 14 år, inden Maren den 24. september 1843 afgik ved døden, 53 år gammel.

Hun blev begravet den 17. oktober i Skiød .

Hans Michelsens far, Mikkell Hansen, var fæstebonde under Bidstrup gods. Dette fæste overtog Hans Michelsen i 1821 og fæstebrevet lød således:

Gerth de Lichtenberg til stamhuset Bidstrup, deres kongelige majestæts capitain gjør vitterlig at have stæd og fæst, ligesom jeg herved stæder og fæster til Hans Mikkelsen af Skiød den halve gård sammesteds, under Bidstrup gods, som hans fader Mikkell Hansen sidst har havt i fæste, men nu for ham haver opladt med samme hartkorn og tilliggende, som forrige fæster den besad, hvilken gaard Hans Mikkelsen må have, bruge og i fæste beholde sin livstiid, imod at han:

1. udreder af gårdens hartkorn ager og eng 3 tdr. 6 skp - -, skovskyld - 1 skp. 3 fdr. 2 3/11 alb., dens bygninger, sig og familie til rette forfaldstider alle kongelige skatter og offentlige påbudte, af hvad navn nævnes kan, de som ere påbudne eller herefter påbydes, hvorunder brandcontigenten af den sum hvorfor gårdens bygninger nu ere eller siden måtte vorde assurerede, også er forstået, samt til hvert års mortensdag, landgilde 9 rbd. 2 mk. 8 sk. sølv, siger ni rigsbankdaler to mark og otte skilling sølv, der alt efter tilsigelse betales til mig eller min fuldmægtig her på gården. -
2. Forretter hoveri til hovedgården Bidstrup i overensstemmelse med andordningen og vedhæftede hoverifortegnelse.
3. Vedligeholder gårdens bygninger, besætning og inventarium, samt føde og sædekorn uforringet: den stand samme ved hoshæftede syns og taxationsforretning er ham overleveret, forsvarelig giøder, dyrker og driver dens jorder og ingen af samme bortleier, eller til upligt bruger eller lader bruge. - Holder sig den med hans fader oprettede aftægtscontract efterrettelig, ikke ham undtagen, indtager husfolk eller inderste eller kroer.

Viser mig og mine befuldmægtigede lydighed og for øvrigt holder sig loven efterrettelig, alt under dette fæstes fortabelse, indfæstningen er betalt.

Til bekræftelse under min hånd og segl.

Bidstrup, den 25. september 1821.

G. Lichtenberg.

Aar 1829 den 16. august anmeldte tjenestekarl Niels Jensen af Skiød at hans husbond, fæstegaardmand Hans Michelsen, samme-
stæds, er død i dag, efterladende sig en enke, Maren Madsdatter
og 6 børn, nemlig, Mikkel 11 aar, Mads 8 aar, Ole 5 aar, Carl
2 aar, Ellen Marie og Ellen, alle ugifte.

Den 14. september s.aa. mødte undertegnede skifteforvalter
med vidnerne, sognefoged Jens Pedersen og gdm. Jens Erich-
sen, begge af Skiød, hos gaardmandsenke Maren Madsdatter,
samme steds, for som 30 dagen efter hendes afdøde mand
Hans Michelsen at foretage registrering og vurdering efter af-
døde, til paafølgende skifte og deling efter afdøde, imellem
enken og hendes med afdøde sammenavlede børn, som før for-
an i dødsanmeldelsen er nævnt. Enken var nærværende med
hendes antagne laugværge Jens Sørensen, gaardmand i Hasa-
ger, som værge for de umyndige børn blev beskikket skovfo-
ged Simon Jensen af Smidstrup Skovhuus, som var nærværende,
det anmærkes, at børnene ingen fædrene frænder haver.
Forretningen fremmedes i fornævnte overværelse:



I dagligstuen:

	Rigsd.	Mark.
1 stk. Furbord med foed	1	1
2 " Bænke	0	2
1 " Jernbilæggerovn	9	0
1 " Otte dages værk med hus (ur)	6	0
2 " Stole	0	1
1 " fur Slagseng	0	3
1 " Olmerdugs Overdyne	0	3
1 " Blaastribet Bolster under do	0	3
1 " do Pude	0	2
1 par blaagarns Lagner	0	4
1 stk. Strygejern og en Uldsaks	0	2
2 " Hylde	0	8

I det faste Sengested:

1 stk. rødstribet olm. Overdyne	3	0
1 " Bolster under do	2	3
2 " Hovedpuder	1	0
1 par blomstrede Kapper og omhæng	1	3

I et lidet Kammer:

1 stk. blaastribet omhæng	0	3
1 " blaastribet Overdyne	4	0
1 " do bolster Underdyne	3	2
4 " Puder	1	0
1 par blaagarns Lagner	2	0
1 stk. Egechatol	12	0
1 " Sølvlommeur	6	0
8 par Knive	0	4
1 stk. Lysestage	0	1
1 " lidet Bord	0	1

I den østerste stue:

1 stk. fyr Standskab med fod	2	0
4 Stole	2	
1 ege Dragkiste	8	
1 do	7	
1 lidet Bord		2

	Rigsd.	Mark
1 stor fyr Klædeskab	5	
2 Spejle		3
1 fur Sengested med omhæng	7	
1 blaastribet olm. Overdyne	5	
1 rødtribet " "	8	
2 blaastrib. bolster under do	8	
1 do Hovedpude	1	2
2 sirtses do	1	
1 blaastribet do		5
1 par Blaaagarnslagener	1	
1 stk. hørlærred til Tæppe		2
1 sengested med sirtses omhæng	6	3
1 rødtrib. olm. Overdyne	7	
2 blaastrb. bolster under do	7	
2 do Hovedpuder	2	4
2 olm. do	1	
1 bolster do		5
1 blaastrb. sirtses do	1	2
3 par hør Lagener	8	
3 par blaaagarns do	4	3
2 Duge	4	
1 blaa Vadmel skjole	3	2
1 do klædes do	2	4
1 par muschers Buxer	3	
1 par blaastrb. hjemgjorte do	1	
1 par grønne do		2
3 Veste	3	
2 par Buxer	1	
2 Undertrøyer		1
8 Skjorter	8	2
1 gl. Kjole og do Trøie	2	
1 Sølvbæger	8	

I Udestuen:

1 ege Standkiste	6	
1 fyrbord med fod	2	
1 gl. Hængeskab		3
1 Hyndebænk med Skab	2	
3 Tinfade	3	

	Rigsd.	Mark
Noget Leer og Steentøy	2	3
1 Thekiedel og 1 Pande		3
1 gl. Egedragkiste	2	
1 Dørslag		3
1 Tragt og 1½ Pottemaal		3
1 Malmmorter	2	
1 kobber Thekiedel	2	
4 Jerngryder	3	2
1 kobber Gryde på 2 potter, 1 do Fyrfad	4	
1 Hægel		1
6 par Thekopper		3
2 Stripper, 2 Siekar		3
I et Kammer:		
1 ege Hængeskab	3	2
2 messing Kiedler	4	
1 Kobberkiedel	3	
1 Løgte noget ragerier	1	
1 Rivejern og 1 Pande		4
I Bryggerset:		
1 Gruekiedel på 8 skp.	16	
1 Saltkar med jern giorde	3	2
1 gl. Kar og Tønde		4
1 Kar, 1 Balje, 1 Tønde	3	
3 Spande	1	
2 Madkurve		2
1 træ Lægen		1
1 Ridejord		3
1 Egekar, 1 Simetønde	2	4
1 Standtønde		3
I Gaarden : I Huggehuset:		
5 Øxer, 1 Tingsel	3	
6 Hamre	1	3
en del mere Redskab	2	3
2 Buesauge	1	3
1 Baandkniv		2

	Rigsd.	Mark
4 Høleer	2	4
2 Hiulaarer, 1 hiulbaare	2	
2 Slibestene	1	2
2 Tørvespader, 1 Gravspade	1	3
2 Jernvægte	1	
noget Trætøj og 5 River	1	
2 Jerngrebe	1	
2 Skoule, 2 Grebe		1

I Nøset:

1 sorthjelmet Ko	14	
1 rødhjelmet do	15	
1 sort do	16	
1 do do	14	
1 do do	15	
1 blakbroget Ko	15	
2 Ungstude	17	
3 Kalve	12	
16 gl. Faar	32	
10 Lam	6	4
1 gl. Soe og 2 Grise	10	
1 beslagen Vogn med Hestetøi	28	
Af Hestevogne og Plove forefandtes forøvrigt ikke videre end der til Besætning og Inventarium efter det foreviste Fæstebrev og Synsforretning.		

På Loftet:

1 gl. Standkiste	5	
1 Korntønde og 1 Skieppe	2	
9 Sække	6	
2 Forke	1	
1 Staalstang	1	
3 gl. Bistader	6	
1 Lispundsvægt	4	
Videre fandtes ikke, vurdering beløber	480 rd.	2 mk. Sølv.

Enken anmeldte, at hun intet havde tilgode og intet skyldte bort, på grund af omstændighederne udsattes skiftets videre fremme til en nærmere bestemt tid.

Afdødes fader, aftægtsmand Mikkell Hansen, overleverede skifteforvalteren en fortegnelse på hans tilgodehavende hos forskellige debitorer, med anmodning om at inddrive dette, da han vilde skienke hans sønnebørn, hvad deraf maatte indkomme, dog var det ikke hverken hans eller enkens ønske at skiftets slutning derefter skulle udsættes, så fremt det skulde vare for længe inden disse penge indkommer, det passerede sluttede og bekræftedes med underskrifter..

Den 10. november 1829 blev der foretaget en skiftesamling på skriverstuen i Bidstrup i boet efter den forhen afdøde Hans Mikkelsen af Skiød, i anledning af nogle af Mikkell Hansens til forrige samling indkaldte, men ikke mødte debitorer af disse var mødte i dag:

a. Niels Jørgensen af Rægaard, som paa forrige samling fremlagde fortegnelse anført at skylde 112 rbd. sedler, han tilstod at have modtaget den nævnte sum tid efter andet deels i varer og deels i penge, men formenter derfor at have ikke ubetydelige contra fordringer på Mikkell Hansen, deels for at græsse heste og qvæg for denne flere aar og deels for leverede varer. Efter at parterne havde confereret en tid, blev de således forenede:

Mikkell Hansen nedsatte sin fordring til 65 rbd. sedler på grund af det passerede, intet tillægges af rente.

Den 30. december var der paany samling i boet, tilstæde var børnenes beskikkede formynder Simon Jensen og enken Maren Madsdatter, der nu var blevet gift med Jørgen Hansen - da de kapitaler, som den afdødes fader har skienket sine sønnebørn ikke ere indkomne og ikke kunde indkomme før næstkommende snapsting ønskede vedkommende ikke dette skifte udsat efter sammes indrivelse.

Indtægten efter vurderingen, hvormed de vedkommende erklærede dem fuldkommen tilfredse og som de havde lagte til grund for delingen beløb sig i sølv til 480 rbd. 2 mk., videre vidste ingen at høre til indtægt.

Som udgift bliver at anføre:

- a. Afdødes begravelse blev anmeldt at have kostet 40 rbd.
- b. Skiftets bekostning andrager:

1. Skiftesalarium	5 rbd.		
2. Skifteactens beskrivelse	2	3	10
3. Sammes forsegling	5		
4. Justitsfondet heraf	1	4	2
5. "1/3 % til Kongens Kasse "	1	4	
6. 20 % heraf	2		
7. Stemplet Papir til Skiftebrev	3	2	
8. Tester ved 2 Møder	2	1	8
	ialt	17 rbd.	4 mk. 4 sk.

Summa udgifter ialt 57 rbd. 4 mk. 4 sk.

Med den anmeldte udgift havde ingen noget videre at erindre, alle frafaldt syn over Stervbo-gaarden.

Indtægten var:	480 rbd.	2 mk.		
Igien i beholdning	422 rbd.	3 mk.	12	skill.
Heraf enkens halve boe	210 "	1 "	14 "	
$\frac{1}{2}$ % af boets arv Børnenes	1 "		6 "	
Til Børnene bliver saa igen	210 "	1 "	8 "	
Der deles således:				
a. Til Sønnen Mikkel	52 "	3 "	6 "	
b. " " Mads	52 "	3 "	6 "	
c. " " Ole	52 "	3 "	6 "	
d. Datteren Ellen Marie og	26 "	1 "	11 "	
e. Ellen	26 "	1 "	11 "	
Som udgør ovenstående	210 rd.	1 mk.	14	skill.

Jørgen Hansen forbandt sig til af forestaaende arvecapital at indbetale til overformynderiet næstkommende 11. juni termin 1830, 110 rbd. 1 mk. 8 sk. sølv og resten 100 rbd. sølv saa snart det var ham muligt, hvortil han imidlertid ikke lovede bestemt tid. - Indtil disse indbetalinger ere præsterede afgiver boet hvori skifteretten hermed går. til børnenes udlæg for deres arveparter sikkerhed for arven i hvilken anledning en extract af dette skifte bliver at tinglæse. Den nye mand, Jørgen Hansen, forbandt sig til at opdrage sine stedbørn med alt. Han er fritaget for at svare renter af arven saa længe samme indestaar hos ham, hvorimod han bliver berettiget til at hæve renten af arven, naar denne er indsat paa rente indtil børnenes 18ende aar.

Da ingen havde videre under dette skifte at erindre, blev samme sluttet og det passerede bekræftet med underskriver, dog blev det bemærket: at det yngste barn, Carl, der døde kort efter faderen, hans lod under dette skifte af stedfaderen og moderen var skiænket til de øvrige børn, hvorfor hans lod ikke er afsat under skiftet.

blives at klinge at... Den nye Mand, Jørgen
 Hansen godkendt sig selv at erindre som Afhæ-
 kende, med at han var fortaget efter at have
 skrevet af Ordmænd, ja endog samme indtæller
 for ham, ja endog han bliver herafgjort til
 af ham skrevet af Ordmænd og end nu
 indtæller han indtil Ordmænd 1824.
 Da ingen fandt noget andet skifte, skifte
 at erindre blev forment skifte og det var forment
 skrevet med Ordmænd, skifte og det blev
 bemærket: at det yngste barn, Carl Hansen,
 der døde kort efter faderen, hans lod
 ikke skifte, af Stedfaderen og Moderen
 var skænket til de øvrige børn, hvorfor
 hans lod ikke er afsat under skiftet.
 Jørgen Hansen Simon Jensen
 Hans hustru Jørgen Hansen m. fl. p.

Da Maren Madsdatter og Jørgen Hansen har været gift i 14 aar, dør Maren og der bliver igen gjort skifte på gaarden i Skiød, denne gang efter Maren Madsdatter (Ane nr. 11).

Aar 1843 den 13. october mødte forvalter Obel fra godset Bidstrup i Skiød hos sognefoged og gaardfæster Jørgen Hansen for at foretage registrering og vurdering efter hans ved døden afgaaede hustru Maren Madsdatter, og samtidig holde skifte og deling mellem den efterlattedes arvinger, som er enkemanden og

A: Børnene af første ægteskab med Hans Michelsen.

1. Mikkel Hansen
 2. Mads Hansen
 3. Ole Hansen
 4. Ellen Marie Hansdatter gift med gaardmand
Niels Michelsen i Helstrup
 5. Ellen Hansdatter, ugift.
- } alle mindreaarige.

B. Børnene af andet ægteskab, med den efterlevende mand.

1. Mette Catrine Jørgensdatter, 10 aar.
2. Hansine Jørgensdatter, 8 aar.

Af disse arvinger var nærværende de tre mindreaarige sønner med deres beskikkede curator, Lars Jensen af Torrup, der også blev udnævnt til, som værge for de tre umyndige piger, at iagttage deres tarv under dette skifte. Ligeledes var til stede enkemanden og arvingen Niels Michelsen af Helstrup på hans kones vegne.

Registreringen tog sin begyndelse og blev som følgende (læg mærke til vurderingen denne gang i forhold til for 14 aar siden):

I Stuen:

		Rigsd.	Mark	Skill.
1 stk.	langt Furbord	1	1	0
2 "	Bænke	0	2	0
1 "	Canapee	1	2	0
3 "	Træstole	0	3	0
1 "	ottedages Stueuhr	6		
1 "	Bilæggerkakkelovn	7		

	Rigsd.	Mark	Skill.
4 smaa skilderier	18	1	8
1 bibel	10	3	
2 uldsaxe	2	3	
2 par Karter	8	3	
2 Sølvbægere	3		
1 Sølv sukkerbøsse			
1 lille Sølvglas			
3 Sølvspiseskeer og 4 Theskeer			
1 Egestandskab			
5 Bordknive og 7 Gafler		4	
3 Flasker og 1 Glas		2	
1 Speil		1	
5 Urtepotter	2	1	4
I et Sidekammer:			
1 Egehængeskab			
1 Stol		1	
1 Sidestykke til en Seng		2	
	4		
I et andet Kammer:			
	4		
	2		
1 Sidestykke til 1 seng	3	2	
1 Olmerdugsdyne	1		
1 Underdyne			
1 do hvid	9		
4 Hovedpuder	3		
2 Blaagarnslagener	1		
1 Sidestykke til en Seng med omhæng		5	
2 blaastrb. Over- og Underdyner			
3 Hovedpuder			
1 par Lagener			
2 Stole		1	
1 lille Bord		2	
1 Kakkelovn	6		
1 Speil og 1 Urtepotte			6
I Overstuen:			
1 gl. fyr Standskab		3	
1 lille Skrin			4
1 sort Bommulinskjole		2	

	Rigsd.	Mark	Skill.
1 bruntavlet Kjole	3		
1 grøntavlet Kjole	3		
1 blaa Kjole	3		
1 rødtavlet Hue		1	
1 par grønstribede Klæder	1		
1 blaa Kjole		3	
1 vadmels Underkjole		2	
2 Bindetrøjer		4	
1 blaa Vadmelsstrøje og 1 Livstykke		4	
2 par Strømper		3	
3 Tørklæder		4	
2 par Blaagarnslagener	2	6	
2 par Hørgarnslagener	5		
2 sæt Hovedtøi	1	3	
2 stk. Baand		2	
1 Livbaand		1	
1 sort Silkeforklæde		4	
2 Kasteklæder	1		
2 Tørklæder		3	
1 brunt Silketørklæde		4	
2 Bomuldsforklæder	1		
3 Forklæder	1	2	
2 hvide Klæder		1	8
2 Servietter		3	
7 Særke	4		
2 par Hørgarnslagener	5		
1 par blaagarns do	1	3	
3 Duge	3		
6½ par Blaagarnslagener	9	4	
1 Egechatol	9		
1 Sengested med omhæng	5		
4 stk. rød og blåstribede Olmerdugsdyner	22		
2 blaastribede do bolster	5	6	
1 Hovedpude med blaa betræk	1		
1 Egesengested med blaa omhæng	5		
1 rødtribet Olmerdugsdyne	7		
1 blaastribet do	5		
1 do	2	3	
4 korte Puder	2		
2 do med betræk	1	3	

	Rigsd.	Mark	Skill.
1 nyt blaastribet bolster Dynevaar	3		
Dynevaar til 2 Dyner	6		
1 stk. hvid bolster	2	3	
5 Stole	1		
1 Egestandkiste	3		
8 Skilderier	1		
1 Speil	1	3	
2 smaa do		3	
3½ par Thekopper		2	8
1 Kaffekande, 1 Thepotte		3	
1 Peberbøsse, 1 Flødekande, 1 ølglas		1	8
1 Terrin, 1 Fad		3	
1 Terrin, 4 tallerkener		3	
I Kiøkkenet:			
1 rødmalet Fyrskab på Fod	2		
4 Par Thekopper, 3 Spølkummer		2	
3 Flasker			12
14 Porcellains Tallerkener		5	
1½ dusin Steen do		4	8
1 Morter	1		
1 Kaffeqværn, 1 Strygejern	1	2	
1 Kaffekiedel	1	3	
1 mindre Kaffekiedel		3	
1 Ildtang, 1 Kjedelkrog		1	8
1 lille Bord		1	
1 Pægelmaal, 1 Tragt			6
1 Sukkertang			8
2 Jernpander	1		
1 Lysestage med sax			6
8 Leerskaale		2	
1 Kobberkasserolle	2		
1 Messingdørslag		3	
1 Kobberfyrfad			12
1 gl. Bænk			6
2 Stole			7
1 Furbord	1		
1 Kokkekniv, 1 Madgaffel		1	
1 Øllægen			12

I et Kammer :

	Rigsd.	Mark	Skill.
4 Jerngryder	4		
1 Lygte		1	
1 Smørbøtte		2	
1 Kobberkjedel	6		
1 mindre do	1		
3 Messingkiedeler	3	2	
1 Kobberkasserolle	1		
1 Ballie		3	
1 Grynottning		1	8
1 Saltkar	1	3	
1 Spand, 1 Kjærne		2	
1 Kjærne			12
3 Tinfade	2		
1 gl. Kandedbænk		4	
2 Rivejern			6
1 Jernvægt	1		

I Bryggerset :

3 Spande og 2 Stripper		4	
1 Grubekiedel	12		
2 Tønder, 1 Ballie	1	5	
1 Kar, 1 Spand		3	
1 Hakkebræt			12
1 Bagetrug		2	

I Kjælderen :

2 Solde		3	
1 Olmerdugsdyne	8		
3 Bolster do	21		
2 Løbe		1	
2 gl. Skuffer		1	8
1 Hylde, 1 Rok	1	4	
1 Kar, 1 gl. Baare		5	
1 Kar, 1 stk. malet Lærred		5	
2 stk. Læder	1		
1 Feltseng, 1 Hængeskab		3	8
1 Standkiste	3		
4 gl. Bistader			8

	Rigsd.	Mark	Skill.
6 Sække	2		
1 Slibesteen	1		

I Udhusene og Gaarden:

6 Bistader	10		
2 Grise, 1 So	11		
1 Kærre på 2 Hjul		3	
1 Løb, 1 Fodersæk		3	6
5 Lammeskind		3	8
1 Spade, 1 Greb		4	
2 Trægrebe			12
1 Vognaasæt med 2 Agestole og Hynder, Skrin	5		
1 Tiæretre		2	
1 Tællestoel			6
1 Hængeskab		3	
3 Øxer, 1 Saug, 1 Nauer, 2 Spegeboer	1	2	12
1 Kiste	2	3	
3 Dynner og Vaar	5	6	
2 Puder	1		
2 Lagener	1		
1 Kar, 1 Sold	1	5	
1 Hakkelseskiste med Kniv	1		
1 sæt Seletøi, 1 Fork, 2 river	4	2	8
6 Køer	69		
2 Qvier	12		
2 Kalve	6		
3 Stude	18		
12 Faar	24		
3 Lam, 1 Vædder	4	3	
1 brun Klod 2 aar	20		
2 Høleer		3	
Summa ialt	543 rbd.	2 mark	2 skill.

Mere var ikke boet tilhørende og enkemanden erklærede, han ingen rede penge havde, derimod hæfter på boet nogle varer, som er tillagt de tre sønner ved skiftet den 7. august 1830 efter deres salig fader nemlig hver med en: Standkiste, 1 Hængeskab af værdi 9 rbd. sølv ialt 27 rbd.,.

Hvad der iøvrigt kunde hæfte paa gaarden, ønskede enkemanden ikke anført ved skiftet, fordi han ønskede at undgaa at faa foretaget syn over stervbogaarden og dens besætning, hvori ingen havde noget at erindre, hvilket der heller ikke skønnes nødvendig.

Enkemanden frafaldt vederlag for hustruens begravelse.

Den tilstædeværende arving Niels Michelsen erklærede sig fyldestgjort for arv, da han forlængst havde modtaget, hvad der kunde ønskes.

Den 20. november 1843 fandt den endelige deling og skifte på Stervbogaarden i Skiød efter sognefoged Jørgen Hansens afdøde hustru, Maren Madsdatter, sted.

Enkemanden erklærede, at han havde lovet den ældste søn Mikkel Hansen, som hidtil har gaaet hjemme og arbejdet for ham, en godtgørelse af 30 rbd., som de øvrige vedkommende intet havde imod. Dernæst begjærede enkemanden skiftet sluttet i dag.

Indtægt:

Vurderingens beløb	523 rbd. 2 mk. 2 sk. sedler.
Udgifter ialt	74 2 2
Igien i beholdning som fordeles .	469 rbd.
Til enkemanden	234 rbd 3 mk.
Mikkel Hansen	51 5
Mads	51 5
Ole	51 5
Ellen	25 5 8
Mette Kathrine Jørgensdatter	25 5 8
Hansine	25 5 8
som ballancerer	233 rbd 1 mk 8 sk.
efter at der var fratrukket $\frac{1}{2}$ % avgift.	

Enkemanden erklærede, at i stedet for nævnte arvepenge vilde han i stedet give til hver af de tre sønner 1 Sengested med omhæng og Sengeklæder bestaaende af tre Dyner, 3 Puder, 2 Hørgarnslagener og 2 Blaalærredslagener til værdi 50 rbd. samt 1 Ko til 12 rbd. og 2 faar til 4 rbd, alt sølvværdi. Datteren Ellen, der forhen er tillagt en Seng vil han give 30 rbd. penge eller en Klod til 30 rbd værdi, 1 Sølvbæger til 1 ord samt 1 Ko til 12 rd.

og to Faar til 4 rd. sølv. De to sidste Døtre vil han give det samme. Disse varer vil blive Børnene udleverede ligesom de faar brug for det.

Disse tilbud blev vel antaget af de mindreaariges Værge samt de øvrige med curator.

Saaledes sluttede og tilendebragtes skiftet med alle tilstedeværendes underskrifter.

Ane nr. 12

Laurus Pedersen blev født i Hørup (dato mangler) og døbt i Hørup kirke den 25. januar 1773. Ved dåben var følgende faddere: Barnet blev baaret af mandens (Peder Jensen Hindborg, ane nr. 24) søster Kirstine Pedersdatter, boende i Skovhuset i Vinderslev - Knud Sørensen - Jens Michelsens søn fra Dalgaard - Konens (Mette Knudsdatter) to brødre Christen Gregers og Bertel Knud - Lannes af Hinge - Søren Krogsgaards hustru Kirstine Pedersdatter - Jakob Madsens datter Else - pigen Birgitte Pedersdatter - Jens Hindborgs pige Anna Cathrine, alle af Hørup - derforuden møllekonen Mette Sørensdatter. Grunden til at der var så mange faddere, var at en tvillingbroder, som hed Niels, blev døbt samme dag og sted. Niels blev baaret af Knud Jensens hustru, Zidsel Nielsdatter af Kjellerup.

Laurus og Niels Pedersen blev begge konfirmeret 1792 i Elsborg kirke.

Laurus Pedersen blev gift første gang i Vinderslev kirke den 11. juli 1807 med pigen Christine Hansdatter fra Mausing. Hun døde den 28. oktober 1811 i Mausing.

Derefter blev han lørdag den 11. april 1812 gift i Vinderslev kirke med en pige af Amstrup i Sneiberg sogn.

Ane nr. 13

Ane Marie Pedersdatter blev født i Kragelund og døbt samme sted den 17. april 1786. Ved hendes dåb var følgende faddere: Jens Frederiksens hustru Birthe i Nørre Roustrubbæk, som bar barnet, Hans Frederiksen i Sønder Roustrubbæk, Jens Hansen og Gunder Nielsdatter i Middelskov, samt Niels Ruskiærs hustru El-

se ved Beedhør

Forlovere ved deres bryllup var Jørgen Moeslund i Vinderslev og brudgommens broder Knud Pedersen, Aarhus.

Laurs og Ane Marie boede i Mausing i Vinderslev sogn, de var husmandsfolk, samtidig med at Laurs arbejdede som bødker. Det vil sige, at han lavede saltkar, store og smaa tønder, store og smaa kasser og æsker af træ. Laurs døde den 23. december 1854 i Mausing, 82 år gammel, og han blev begravet i Vinderslev den 1. januar 1855. Ane Marie døde i Mausing den 6. april 1850 og blev begravet den 14. april 1850 i Vinderslev. Hun blev 63 aar gammel.

En folketælling i Mausing i Vinderslev sogn i 1850 viser at Laurs og Ane Marie på det tidspunkt bor som aftægtsfolk hos en søn ved navn Jens.

Folketællingen 1850 i Mausing:

Jens Lauridsen, 33 aar, født i Mausing, husmand og husfader.

Kirsten Jensdatter, 30 aar, født i Serup, hans kone.

Anne Lauritsen, 2 aar, født i Mausing, deres datter.

Laurits Pedersen, 79 aar, født i Hørup i Viborg amt, aftægtsmand, hans far.

Ane Marie Pedersen, 62 aar, født i Mausing, aftægtskone, hans mor.

Johannes Lauritsen, 28 aar, født i Mausing, han er skrædder, hans bror.

Ane nr. 14

Christen Christensen, (Degn) blev født i Revshale i Kragelund sogn den 16. november 1794. Han blev døbt den 1. søndag i Advent (30. november) 1794 i Kragelund kirke. Ved hans dåb var følgende faddere: Den, som frembar barnet var farmoderen Kirsten Michelsdatter af Kragelund, Knud Jensen, Hans Pedersen, Christen Madsen og Maren Larsdatter ibidem. Da han var 32 aar, boede han i Revshale og blev ved den tid gift i Kragelund kirke den 31. oktober 1826 med en 21 årig pige fra Engesvang, Ane Sophie Larsdatter.

Ane nr. 15

Ane Sophie Larsdatter. Hun blev døbt i Hørup kirke den 3. søndag i Advent (15. december) 1805. Ved hendes daab var følgende faddere: Niels Dyrbergs hustru af Dalsgaard bar barnet. Poul Jensen, Hans Nielsen af Almtoft, Peder Jacobsen og Lars Nielsen af Hørup. Hun blev konfirmeret i Kragelund i 1819. Hun betegnes som en pige med god sædelighed og kundskab.

Forlovere ved deres bryllup var Ancher Andersen og Christen Christensen, Karup, junior
Christen Christensen, eller Degn, som han ogsaa kaldtes, har sikkert boet i Østerbording som husmand. Han døde som opholdsmand hos sin søn, Christian Christensen, Østerbording den 13. december 1876 og blev begravet i Balle. Han blev 82 år gammel. Hans kone Sophie Larsdatter, findes ikke død i Østerbording, Balle eller omliggende sogne.

En folketælling fra Østerbording by i Balle sogn, Viborg amt, viser:

Christen Christensen, 41 aar, husmand og husfader.
Sophie Larsdatter, 29 aar, hans kone.
Margrethe Christensen, 6 aar, deres datter.
Christian Christensen, 4 aar, deres søn.
Anna Marie Christensdatter, 2 aar, deres datter.
Mette Kjerstine Lauritsdatter, 13 aar, en tjenestepige.

En folketælling samme sted 1850 viser:

Christen Christensen, 56 aar, husmand som lever af sin jord.
Sophie Larsdatter, 45 aar, hans kone.
Margrethe Christensen, 22 aar, deres datter, syerske.
Christian Christensen, 20 aar, væver, deres søn.
Niels Dyrberg Christensen, 18 aar, deres søn.
Laur Christensen, 11 aar, deres søn.
Christine Christensen, 9 aar, deres datter.
Mette Marie Christensen, 5 aar, deres datter.

NB: Datteren, Ane Marie Christensen tjener hos Christen Jensen i Vesterbording.

Ane nr. 16

Jens Jensen Hønholt. Da kirkebogen i Vinderslev først begynder ca. 1736 findes han ikke i den, men det menes, at han må være født ca. 1734. Hans forældre ved man ikke noget om, men da han er ca. 16 aar, bliver han konfirmeret i Vinderslev kirke i 1750, som plejesønnen Jens, hos Anders Christensen i Hauge. Han var gift første gang med den 33 aar ældre Karen Lauridsdatter af Hauge, som døde den 29. januar 1783, 82 aar gammel. Han blev derefter den 4. april 1783 trolovet med en 22 aar yngre pige fra Mausing, Maren Knud Henriksdatter og gift i Vinderslev kirke den 25. april 1783, med samme.

Ane nr. 17

Maren Knud Henriksdatter, født i Mausing 1756, døbt i Vinderslev kirke den sjette søndag efter paaske, den 30. maj 1756. Ved daaben var følgende faddere: Frembaaren til daaben af Jens Pedersens hustru, Knud Laursen, Jens Nielsen, Jens Bøcher, Laurs Jensens hustru og Jens Laursens hustru, alle af Mausing. Hun blev konfirmeret i Vinderslev kirke da hun var 15 aar.

Forlovere ved deres bryllup var Knud Henrik og Jens Pedersen af Mausing. Jens Jensen Hønholt døde på gården Hønholt i Mausing den 6. juli 1819, og blev begravet i Vinderslev den 11. juli 1819. Hans kone, Maren Knud Henriksdatter døde i Mausing den 12. november 1825. Hun blev begravet den 20. november 1825 i Vinderslev. En folketælling fra 1787 i Vinderslev sogn fortæller om gården Hønholts beboere.

Hønholt i Mausing, Vinderslev:

Jens Jensen, husbond 49 aar, 2. ægteskab, bondegaardmand.

Maren Henriksdatter, 30 aar, 1. ægteskab, hans kone.

Jens Jensen, 4 aar, barn af sidste ægteskab.

Christen Jensen, tjenestekarl, 24 aar.

Karen Jensdatter, tjenestepige, 31 aar.

Mads Pedersen, tjenestedreng, 12 aar.

Fæstebrev, vedrørende Jens Jensen og gården Hønholt i Mausing.

Mathias Hansen Lund til Vinderslevgaard capitain og landinspektør gjør vitterlig, at han stæder og fæster til Jens Jensen af

Hauge den gaard Hønholt kaldet, som forhen er beboet af Knud Christensen og samme maatte oplade formedelst paadragne restancer bemeldte gaard staaende for hartkorn 4 tdr. 7 skp. 2 fdr. med alt dertil hørende i mark og eiendom, må Jens Jensen sin livstid i fæste beholde, naar han opfylder følgende conditioner:

1. Svarer og i rette tider udrede alle kongl. ordinaire og extraordinare skatter og paabude, samt landgilden i 2 terminer den 1. ste til 1. may den sidste til martini i alt 16 rd.
2. Holder gaarden paa aul, bygning og besætning i loulig og forsvarlig stand og samme forbedrer, men intet til upligt bruger eller lader bruge.
3. Haver han fornøden opsigt med skovene derved, marken, som en fæster efter loven er paalagt, da han for videre hoverier og reyser er befriet.
4. Holder fæsteren sig hans kongelige mayost allernaadigste love og forordninger efterrettelig, samt er mig eller ordre hørig og lydig, alt under dette fæstes fortabelse, til bekræftelse under min haand og zigneter.

Vinderslevgaard, den 24. october 1783.

M. H. Lunn.

Et skifte, som blev foretaget efter Jens Jensens første afdøde hustru, Karen Lauridsdatter, lød således:

Anno 1783 den 28. januar holdtes i Stervbogaarden i Hauge skifte efter Jens Jensens afdøde hustru, Karen Larsdatter, arvingerne var foruden enkemanden,

1. En afdød broder, Niels Larsen, der har efter sig en søn Jens Nielsen boende i Frørup i Lysgaard sogn.
2. Christen Larsen, der er død i Elkie men har efterladt sig børnene:
 - a. Birthe Kirstine gift med Laurs Laursen i Vinderslev.
 - b. En datter gift med Jens Rasmussen i Fruerlund men død og efterladt en søn, Rasmus Jensen 15 aar.
 - c. Anne Christensdatter gift med Ole Funder i Sinding, men død og efterladt sig en søn, Jens, 14 aar.
 - d. Karen, gift med Ole Nielsen i Hauge.
3. Anna Sophie boende i Vinderslev og søster til den afdøde.
4. Kirsten Larsdatter af Elkiær, som er død, men har efterladt

sig en datter, Anna Christine, gift med Rasmussen i
Elkiær. I boet fandtes følgende:

I Dagligstuen:	Rigsd.	Mark	Skill.
1 Eskebord med Egefod		4	
2 Bænke			8
1 malet Klædeskab af Eg og med Laas	3		
1 mindre do af Fyr		4	
1 stor Hængeskab malet		5	
1 gl. Slagværk	2		
1 Jernbilægger på Foed	8		
1 Egekiste med Laas	3		
derudi fandtes enkemandens gangklæder			
1 fur malet Skrin		3	
1 gl. Vognskriin		1	8
1 gl. firkantet Skriin			8
3 Træstoele		3	
1 liden Bord			8
1 Pyramide			2
1 Lygte			3
1 Klædebørste			1
1 Strygejern			2
1 sortbrun Ramme			4
1 liden Speil			6
1 Træbakke			2
4 gl. Hylde			4
1 Tinramme			6
3 smaa Tinfade	1		
8 Tallerkener	1	2	
1 Smørbrikke			4
4 gl. hollandske Tallerkener			12
4 Steenfade			4
2 Tallerkener			1
1 Messingbækken		1	8
3 gl. Messingstager		3	
2 par gl. Karrer		1	
1 Uldsax			8
1 liden Skammel			2
2 gl. Rokker		2	
1 Trækruus			2
1 Steenkruus med Tinlaag			8

1 malet Sengested med taulet omhæng	1		
derpå Sengetøj for	5	1	8
1 rødmalet gl. Sengested med guul omhæ.		2	8
derpå Sengetøj for	4	1	3
1 hørgarns Dug 2 alen		1	
1 Dreielsdug		1	
1 gl. Sengested med omhæng og Sengetøi	3	2	
1 gl. Egekasse med Laas	3	3	
1 ringere do	1	4	
med den salig kones Gangklæder	16	4	5
1 stor Jerngryde		2	
1 mindre do		1	8
1 fierdings Kobberkjædel	3		
1 større i grube	6		
1 mindre do		1	
1 Messing do	1		
1 Rist, 1 Jernpande		1	
1 Ildklemme, 1 Lænke		1	
1 Strippe, 1 Spand			8
1 gl. Halvtønde			8
2 gl. Ballier			4
1 Flødebøtte, 1 gl. Qværn			8
2 gl. Solde, 1 Sælde			12
1 Jernlampe			2

I Bryggerset:

5 gl. hamp Sække	3		
1 Hørgarns do			12
1 Træmaael			8
3 gl. Karrer	3		
1 gl. Haandqværn	4		
1 gl. Staukar			1
1 Buesaug			12
1 Hammer, 1 Tang			12
1 Økse	1		
2 Flasker, 1 Glas	1		

På Loftet fandtes omtrent 2 tdr. Rug,
som intet er forbigaaes tillige med 1 tdr.
Haure,

I Gaarden:

Rigsd. Mark Skill.

1 beslagen Vogn med al tilbehør og Drættø	10		
1 Trævogn med tilbehør	2		
1 do gl. uden Fiel		4	
1½ harve, deraf den ½ af Jern		4	
1 Ploug med Jern		4	
1 gl. Tællebænk			1
1 gl. Tiærekande			1
2 Naurer			8
2 Jerngrebe		1	8
1 Hølee med Drag og Mejekroge		2	
1 ringere do		1	4
1 Skiærekiste med Kniv		3	
2 Pleiler, 1 Rive			6
1 gl. Tiæretønde			4
1 Heedetørve Spade			8
1 Fork			6
1 Lynglee			8

Creaturer:

1 sort Hest, 9 aar	9		
1 brun Hoppe, 7 aar	12		
1 graabroget Ko, 7 aar, uden Kalv	5		
1 sorthjelmet ringere	4		
2 graabrogede Qvier, 3 aar	8		
1 Tyreungnød	2	4	
10 gl. Faar	6	1	8
5 Lam	1	1	8
1 Slibesteen			8
1 gl. Huusstige			4
1 gl. Hjulbaare			4
i rede penge fandtes	7	5	
i alt vurderet for	139 rd.	0 mk	13 sk.

Der blev til de forskellige arvinger til deling 50 rd., som fordeltes ligeligt imellem dem.

Enkemanden fik ligeledes 50 rd.

Ane nr. 18

Jens Hansen er født i Levring i 1729, men kirkebøgerne i dette sogn begynder først i ca. 1760, derfor er det umuligt at finde nogen dato for fødselen, men han blev trolovet 17. post trini 1766 og viet i Levring dom p 23 trini (2. november) 1766, med en tjenestepige fra gården Clausholm, Kirstine Sørensdatter.

Ane nr. 19

Kirstine Sørensdatter født i Levring i året 1739.

Ved deres bryllup var Olle Nielsen og Peder Pedersen fra Levring forlovere. Jens Hansen døde i Levring den 25. september 1809 og blev begravet 1. oktober 1809 ibidem. Hans kone Kirstine døde i Levring den 4. juli 1813 og blev begravet den 18. juli 1813 ibidem. Han blev 80 aar og hun blev 74 aar.

En folketælling fra Levring i 1787 viser:

Jens Hansen, 54 aar, 1. ægteskab, gdm. og bonde.
Kirsten Sørensdatter, 48 aar, 1. ægteskab, husmor.
Hans Jensen, 26 aar, en søn.
Thomas Jensen, 12 aar, en søn.
Kirsten Jensdatter, 9 aar, en datter.
Birgith Jensdatter, 5 aar, en datter.
Karen Hansdatter, 44 aar, husbondens søster.

En folketælling i 1801 viser:

Jens Hansen, 71 aar, gdm.
Kirstine Sørensdatter, 63 aar.
Hans Jensen, 34 aar, soldat.
Søren Jensen, 30 aar.
Kirsten Jensdatter, 23 aar.
Karen Hansdatter, 58 aar, enke efter 2. ægteskab.
Mariane Jensdatter, 62 aar, en slægtning.

Ane nr. 20

Michel Hansen blev født i Knudstrup, Granslev i 1757, og han blev trolovet den 23. januar 1789 og viet i Skiød den 12. juni 1789 med Ellen Sørensdatter.

Ane nr. 21

Ellen Sørensdatter, der er født 2 post ephip (15. januar) 1769, datter af Søren Andersen i Skiød. Ved hendes daab var følgende faddere: Jens Lopdrups hustru, Søren Hasager, Christen Smed, karlen Niels, Niels Lauridsen og Søren Hvids hustru.

Forlovere ved deres bryllup var: Jens Bonde i Bondestrup og hendes far Søren Andersen i Skiød. Ellen og Michel Hansen var gaardmandsfolk i Skiød,

En folketælling i Skiød i 1801 viser:

Michel Hansen, 42 aar, 1. ægteskab, bonde og gdm.

Ellen Sørensdatter, 32 aar, huskone, 1. ægteskab.

Maren Michelsdatter, 12 aar, deres datter.

Hans Michelsen, 8 aar, deres søn.

Bonne Pedersen, 27 aar, gevorden landsoldat, ugift.

Karen Nielsdatter, 26 aar, tjenestepige.

Søren Andersen, 72 aar, enkemand ef. 1. ægteskab, huskonnens far.

Michel Hansen døde i Skiød den 29. juli 1836, som 79 aar gammel aftægtsmand. Han blev begravet i Skiød den 3. august 1836. Hans kone Ellen var kun godt 41 aar, da hun afgik ved døden den 2. marts 1810.

Efter Ellen Sørensdatters død blev der foretaget vurdering og skifte hos Mikkell Hansen i Skiød. Beretningen siger:

Aar 1810 den 22. marti blev der hos gaardmand Mikkell Hansen i Skiød holdt vurderings og skifteforretning efter hans ved døden afgangne hustru, Ellen Sørensdatter, 30. dagen efter hendes dødelige afgang. Arvingerne var: Enkemanden Mikkell Hansen og deres i ægteskabet sammenauflede børn, nemlig:

1. En datter, Maren, 20 aar gammel

2. En søn, Hans Michelsen, 16 aar gammel.

Paa disses vegne og som formyndere var nærværende gaardmand Ole Hansen fra Knudstrup.

Forinden der blev begyndt med registrering og vurdering, fremstod enkemanden Mikkel Hansen og erklærede, at han af faderlig kjærlighed til sine børn vilde tillægge dem alt, ja, endog mere end han troede de efter boets omstændigheder kunde tilkomme, naar han maatte beholde den samlet og derved skaanes for de udgifter sligt kunde have i følge med sig. Han troede ikke skifteretten vilde nægte ham den indstændige og loulige begiæring saa meget mere, da formynderen allerede dertil havde givet sin samtykke.

Han vilde give datteren, Maren, i mødrene arv reede penge, som han vilde indbetale i overformynderiet snapsting 11. juni termin 1811 400 rigsdaler.

1 Sengested med omhæng, 3 dyner, 3 puder, 2 hørgarns- og 2 blaagarns lagener alt til værdi	60 rigsd.
Moderens gangklæder i en kiste værdi	30 "
og Kiste samt en Standkiste til værdi	20 "

Sønnen, Hans Michelsen rede penge, som han ligesaa vilde indbetale i overformynderiet samme tid som datterens	800 "
Lige tilbehør som datterens	60
1 Kiste og 1 Skab	10
Ialt til begge Børnene værdi	1380 rigsd..

Derforuden vilde han tilstaa sin datter fri bryllup i gaarden eller betale til hende som vederlag for samme, renterne af den børnene tillagde arv vilde han kun forbeholde sig sønnens til han fylder 18 aar, datteren til hun ved giftemaal vorder forsørget, hvorimod han for egen regning vilde betale dette skiftes omkostninger uden nogen fradrag i børnenes arv. Dernæst blev forespurgt, om de tilstedeværende havde noget imod, de gjorde denne ordning. Dertil svarede samtlige, at vel var det dem bekendt, at enkemanden var i god stand, men de troede ikke børnene kunde ved registrering og vurdering opnaa den arv, som faderen allerede havde lovet dem. Formynderen var af den mening, at enkemandens tilbud ikke skulde forkastes. Skifte-

fuldmægtigen anså sig ikke kompetent til at modsige mandens tilbud, da denne med de øvrige var overbeviste om, at de u-
umyndige efter loven ikke kunne få mere end det anbudne, hvorefter denne i følge enkemandens paastand overlod ham boet til fri raadighed med den forbeholdne ed, at friholde skifteforvalteren for videre krav eller ansvar dette bo vedrørende og med tilhold at opfylde sit tilbud i henseende til pengenes indbetaling til snapsting termin 1811 til overformynderiet på Bidstrup.

Skiftets omkostninger bliver saaledes:

Børnenes varer og penge	1380 rd.
Enkemanden lige derimod	1380 rd.
Skiftets bekostning	77 rd 0 mk. 8 4/5 sk.

som enkemanden lovede at betale uden nogen afkortning i børnenes arv.

Denne dags forretning blev hermed sluttet, som med underskrift bekræftes.

Datum ut supra.

*Ansagt at betale uden afkortning i børnenes arv. Denne dags
forretning blev hermed sluttet, som med underskrift bekræftes.
Datum ut supra.
Om formyndere: M. J. G. Eul. Jørgensen P. Jørgensen
Og Jørgensen
A. Jørgensen og A. Jørgensen
Jørgensen og Jørgensen*

Ane nr. 22

Mads Pedersen blev født i Brundt i Skiød og blev døbt i Skiød den 15. maj 1760, ved hans daab var følgende faddere: Gregers Hjelms hustru, Christian Mortensen i Brundt, Søren Pedersen i Qvolbech, Niels Rasmussen og Søren Rasmussens hustruer. Da han var 28 aar og boede i Brundt, blev han den 12. august 1788 troløvet med en pige fra Helstrup, Ellen Marie Nielsdatter. Vielsen fandt sted den 19. september 1788 i Skiød.

Ane nr. 23

Ellen Marie Nielsdatter, der blev født i Helstrup i Skiød sogn og døbt den dom. XVI p. trini (18. september) 1763.

Faddere ved daaben var følgende:

Barnet blev baaret af Gregers Hielms kone i Brundt, Peder Hasager, Peder Pedersen i Helstrup, Gregers Hielms karl, Søren Michelsen og Anders Sørensens koner i Glasborg.

Ved deres bryllup var det Peder Pedersen i Brundt og Niels Michelsen i Helstrup, der var forlovere.

En folketælling i Brundt i Skiød sogn fra 1801 viser:

Mads Pedersen, 42 aar, 1. ægteskab, bonde og gaardmand.

Ellen Nielsdatter, 37 aar, 1. ægteskab.

Maren Madsdatter, 11 aar, deres datter.

Maren Madsdatter, 9 aar, deres datter.

Karen Madsdatter, 3 aar, deres datter.

Rasmus Pedersen, 32 aar, tjenestekarl.

Margrethe Pedersdatter, 36 aar, en tjenestepige.

Peder Pedersen, 74 aar, enkemand efter 2. ægteskab, mandens far.

Det ser ud til, at Mads Pedersen paa sine gamle dage er flyttet fra Skiød, det har ikke været muligt at finde hans dødsdato, selv om der er ledt i flere sognes kirkebøger. Men det ses, at hans kone Ellen Marie Nielsdatter var 47 aar gammel, da hun døde den 24. november 1810 i Brundt i Skiød sogn. Mads Pedersen har efter sin første kones død været gift to gange mere. Kirkebøgerne viser, at Anne Jensdatter, Mads Pedersen i Brundt hustru er

død 36 aar gammel, nemlig den 22. januar 1824. 3 aar senere, nemlig den 14. juli 1827 dør Mads Pedersens hustru Maren Sørensdatte, i Brundt, 27 aar gammel.

Ane nr. 24

Peder Jensen Hindberg, blev født 1727, han var gift med Mette Knudsdatter.

Ane nr. 25

Mette Knudsdatter, som blev døbt den 29. januar 1741 i Hinge kirke. Hun blev båret til dåben af Rasmus Pedersøns hustru. Endvidere var fadderne: Niels Rasmussen af Mausing, Rasmus Pedersen af Hinge, Jens Nielsen af Frausing, Peder Lauritsens hustru af Hinge og Laurits Jacobsens hustru ibidem.

Da hun var 15 år, blev hun i 1756 konfirmeret i Hinge kirke. Kirkebogen fra Hinge viser ikke optegnelser fra noget bryllup i perioden 1762-1774, og da deres bryllup heller ikke findes noteret nogen steder uden for dette tidsrum, er det muligt, at brylluppet har fundet sted i netop den periode, som kirkebogen ikke fortæller noget om.

Peder Hindberg var 56 år gammel, da han første søndag i faste, (9. marts 1783) afgik ved døden i Elsborg sogn, Viborg amt. Det har ikke været muligt at finde Mette Knudsdatter død i Elsborg, Hørup eller Vinderslev sogne, så det vides ikke, hvor gammel hun blev, men en folketælling fra 1801 i Elsborg sogn viser:

Mette Hindberg, 60 aar, enke efter 1. ægteskab, binder strømper.

Laus Pedersen, 28 aar, hendes søn, bødker.

Kirsten Pedersdatter, 30 aar, hendes datter.

Ane nr. 26

Peder Pedersen Kudsk. Det vides, at han er født i Kragelund i Viborg amt i 1729, men da kirkebøgerne i Kragelund først begynder i 1745, kendes der ikke nogen datoer. Han var gift med Johanne Jensdatter.

Ane nr. 27

Johanne Jensdatter, som også er født i 1745, men hvor vides ikke.

Deres bryllup står ikke nedskrevet nogen steder, men en folketælling i 1787 viser:

Folketælling 1787, Viborg amt, Hids herred, Kragelund sogn, Middel Frederiksmose.

Peder Pedersen, 56 aar, 1. ægteskab, bonde og colonist af de danske.

Johanne Jensdatter, 40 aar, 1. ægteskab.

Mette Pedersdatter, 13 aar.

Peder Pedersen, 10 aar.

Inger Pedersdatter, 5 aar.

Anne Marie Pedersdatter, 1 aar,

Peder Pedersen Kudsk døde i 1793, 64 aar gammel, af Coloni- en. han blev begravet i Kragelund den 29. maj 1793, hans kone døde ligeledes i Kragelund, men et aar efter. Hun blev begravet i Kragelund den 27. maj 1794, 49 aar gammel.

Anno 1794, torsdagen den 29. may indfandt sig på skifteforvalterens kammerraad Giørups vegne i lovlig forfald, underskrevne klitfoged Diderich Klock af Compadahl med tiltagen vitterligheds mænd Christian Jensen af Frusing bye og Niels Hansen af Middel Friderihs hos enken Johanne Jensdatter i Cholonien Middel Frederiksmose, Kragelund sogn, for at beskrive efterladenskaberne efter ved døden den 24. may sidst afgangne colonist gaardmand Peder Pedersen her på stedet og var da nærværende enken Johanne Jensdatter med laugværge Jens Frederichsen af Neder Frederichsmose, og følgende af den afdødes børn Jens Pedersen og datteren Mette Pedersdatter med deres fødte værge Peder Jacobsen i Elbæk i Kragelund sogn.

I alles overværelse blev følgende registreret:

I Dagligstuen:

1 viserværk, 2 sengesteder, 4 blaagarnslagener, 2 hovedpuder, 2 gl. dynevaar, 1 firkantet fyr kasse, 1 bord af fyr, 1 fyrbænk, 3 stole, i bøgerblok, nogle hylder, noget vi ikke kan læse hvad staar, 1 øxe,

1 knivtang, 1 hammer, 1 fyrfad, 1 såug, 1 kokkekniv, 1 ølkrus,
2 bærekar.

I Spisekammeret:

1 degnkar, 1 selde, 2 løbe af halm, 1 sold, 1 skieppe, 1 ølfier-
ding, 1 ny sold.

I Sovekammeret:

1 sengested, 1 hamp sæk, paa 6 skp. rum, 2 saarkar, 2 rokker,
1 sold, 1 glarløgte, 1 tin skaael, 1 malmmorter, den salig mands
klæder, 1 lærreds kjortel, 1 blakked vest, 1 vadmelsvest, 1 par
skindbukser, 2 gl. huer, 1 hatt, 1 par sko, 1 par blaa strømper,
1 par hvide do.

I Køkkenet:

1 jern ildklemme, 1 jerngryde, 1 haand-qværn, 1 ballie, 1 kar
med 1 jerngjord, 2 stripper, 1 simen, 2 spande med jerngjorde,
1 jernpande, 1 riste, 1 lille driftetrug, 1 blaa og hvid hollandsk
fad, 1 do tallerken.

Gaardens besætning:

2 gamle trævogne, 1 ploug med tilbehør, 1 harve med tilbehør,
1 par leirer med skrav, 2 hyøleer, med drav, 1 lynglee med drag,
2 hede tørvespader, 1 klyne tørvespade, 2 jerngrebe, 1 tørve-
fork, 1 skiere kiste med gl. kniv, 1 gl. skovel.

Creaturer:

2 femte aars stude, 2 sorthjelmed tredie aars do, 1 graablakket
koe, 14 gl. faar og 7 lam.

Da intet mere fandtes inde eller ude og enken forsikrede, at sterv-
boet ikke havde flere effecter eiende. Dernæst blev enken tilholdt
at være ansvarlig for stervboets beskrevne ejendele til skiftet kunde
finde sted om 30 dage, til de rette befalede tider, som skal blive
bekjendtgiort vedkommende

Paa skifterettens tilspørgsel anmeldte enken, at hendes med den af-
døde sammen havde følgende avlede børn, nemlig:

Jens Pedersen, 19 aar.
Peder Pedersen, 17 aar.
Mette Pedersdatter, 20 aar.
Inger Pedersdatter, 12 aar.
Anne Marie Pedersdatter, 8 aar.

Videre fandt ikke sted den dag.
Middel Frederichsmose, den 29. may 1794.

Den 23. juni var der igen samling på stervbogaarden, hvor det oplystes, at dødsfaldet til skifte havde været bekendtgjort i de Viborgske samlede saavel som ved Thorning og Kragelund kirkestævner saaledes lydende:

No. 1. at foretage vurdering efter gaardmand Peder Pedersen førhen registrerede effecter, samt skiftet derefter videre at fremme imellem vedkommende arvinger. De samme var igen mødt og tillige som tilsynsværge Niels Willumsen i Christianshede i Kragelund sogn, i hvis overværelse det blev vurderet for den samlede sum af 83 rigsd. 5 mark og 4 skilling.

Enken anmeldte, at boet var bortskyldig til:

Peder Jacobsen i Kragelund boende i Elbæk	6 rd.	2 mk.	
til Michel Skygebye i do sogn	2		
til Niels Simondsen do	1	2	
til Søren Jacobsen i Piestrup by Vinderslev sogn	1		
til Niels Hvam i Have i do do	4		
Jens Hindberg i Lillegrav skov	1	1	8 sk.

derforuden hviler på stervboet den prioriterede gjæld.

1. den i den afdødes fæstebrev for betalings værdi den
summa: 45 rd.

2. Inventarium af vogne, ploug og harver, hvis værdi ikke i fæstebrevet er bestemt, men hvorfor fæsteren ogsaa skal være ansvarlig, der ansættes til 5 rd.

3. Gaardens brystfæld skønnes at være den samme, som der er anført før i denne forrige sommer holdte befalede hvert andet aars syn, da siden den tid i gaarden ikke er forringet, men ikke heller forbedret, og bestaar gaardens bygfæld her- efter i ny optegnelse paa den vestre side i bemeldte synsforretning er ansat for 4 rd.
summa prioritetsgjæld 54 rd.

Stervbogaarden er dog her beskrevet: bestaaende af:

1 vaaningshus med 8 fag stort.

b. 1 hus indrettet til heste, fæ og faar samt lade 8 fag med fælleds gade, brandfæ, dens mark, kiær og moese samt hede og den i jorden lagte sæd blev af vurderingsmændene ansat og vurderet for 200 rigsdaler.

Der blev nu holdt en del samlinger og møder i løbet af aaret i det curatoren paa de ældste børns vegne tvistede en del om, at en af sønnerne skulde fortsætte paa gaarden, men for at dette kunde ordnes, maatte der eventuel føres rettergang, idet de indsaa, at faderens fæstebrev havde været saa enfoldig at underskrive af lydighed for hans foresatte, og hvormed faderen saa ganske havde udelukket sig fra de fortrin, som de første colonister i aaret 1761 af de daværende commisair udstedt af det kongelige rentekammer ratificerede fæstebreve, såvel som det kongelige rentekammers collegie af 1. november ikke indeholder, ikke gives paastand noget medhold, saa vilde de frafalde deres forhen gjort paastand om gaardens bliven m.m. som en arvefæstegaard. Saaledes vilde de nu prøve om den ældste søn Jens Pedersen, der nu er 20 aar gammel kunde komme i betragtning af den hans bortdøde forældres gaard, idet det havde været moderens ønske, at gaarden maatte bevares for børnene. Paa betingelse af at han vilde opdrage sine mindre søskende, der saaledes kunde blive paa deres fødeggaard.

Det endte da ogsaa med, at Stervbogaarden blev overdraget den ældste søn paa disse betingelser, at han overtog den gæld, der herskede paa gaarden efter moderens sygdom, og han fik overladt det hele mod at love at betale alt og alle, ogsaa skiftets bekostelse.

Det bekiendtgjortes for vedkommende, at det nu bifaldtes, at Jens Pedersen i fæste overdrages den gaard, som afdøde forældre, colonist Peder Pedersen og Johanne Jensdatter i Midelmoese paa sædvanlige vilkaar og i særdeleshed, at han opdrager sine 2 umyndige søstre, Inger Kirstine og Anne Marie indtil de have været til confirmation, eller selv kan tjene deres brød, og at han underkaster sig de bestaaende love og forpligtelser, som staar i de kongelige anordninger.

Ane nr. 28

Christen Jensen (Degn) blev født i Kragelund sogn i Viborg amt og døbt i Kragelund kirke den 15. maj 1756. Han blev baaret til daaben af madam Ermandieger. De andre faddere var: Jens Hansen, Mads Nielsen, Hans Jørgensen, Maren Christensdatter, Ida Nielsdatter

Han blev trolovet den 2. oktober 1787 i Kragelund med pigen, Margrethe Christensdatter.

Ane nr. 29

Margrethe Christensdatter, blev født i 1764, men trods stor eftersøgning i de omkringliggende sogne, vides ikke sted og dato for hendes fødsel.

De blev gift i Kragelund kirke den 6. november 1787 og forlovere ved brylluppet var Knud Pedersen i Kragelund og Michel Andersen i Revshale.

Christen Jensen var 63 aar, 8 maaneder og 7 dage, da han døde på Revshalegaard i Kragelund sogn, af brystsvaghed, den 12. juli 1820 og blev begravet i Kragelund den 18. juli 1820.

Enken og aftægtskone efter Christen Jensen Degn er død, 65 aar, 1 maaned og 3 dage, den 19. maj 1829 paa Revshalegaard og hun blev begravet i Kragelund den 27. maj 1829.

De blev betragtet som gaardmandsfolk og selvejerbønder.

En folketælling fra 1801, Viborg amt, Hids herred, Kragelund sogn, Revshalegaard, viser:

Christen Jensen, 45 aar, 1. ægteskab, bonde og gaardbeboer.

Margrethe Christensdatter, 35 aar, 1. ægteskab.

Jens Christensen, 11 aar, en søn.

Chresten Christensen, 7 aar, en søn.

Jens Christensen, 2 aar, en søn.

Dorthe Nielsdatter, 19 aar, en tjenestepige.

Skifte efter gaardmand Christen Jensen, Revshalegaard:

Aar 1821 den 16. februar, blev paa herredskontoret foretaget skifte efter afdøde gaardmand Christen Jensen i Revshale af skifteforvalteren herredsfoged Holsteen med vitterlighedsvidnerne, Chr. Trochmann og L. Christensen, begge af Dalgaard.

Ved skiftet var i dag mødt enken Margrethe Christensdatter af Closterlund. Så var ogsaa mødt de tvende myndige sønner, husmand Jens Christensen af Dalsgaardhuus, Christen Christensen af Revshale, af hvilke den første var beskikket som værge for tre umyndige søskende og curator for hans mindreaarige broder Jens, hvilken sidste ligeledes var mødt i dag.

Stervboet ved skiftesamlingen 22. august 1820 registrerede og vurderede ind- og udboe samt besætning beløber sig til ialt:

264 rd 1 mk 4 sk.

Siden sidste samling var stervbogaardens forrestaaende for hartkorn 2 tdr. 4 skp. 1 fdr. 1½ alb., med uvildige mænd vurderet den 19. oktober 1820 for

580 rd

saa hele indtægtssummen er herefter:

844 rd 1 mk 4 sk.

Giæld blev der ikke anmeldt ei heller fundet udover, at enken fordrede til sin egen begravelse lig med mandens:

30 rd

Boets beholdne midler bliver saa

814 rd 1 mk 4 sk.

Dernæst fratrækkes skiftets bekostning som ialt beløber sig til:

30 rd 5 mk 13 sk.

Til deling bliver saa igen

783 rd 1 mk 7 sk.

deraf tilfalder enken det halve med sølv

391 rd 3 mk 11½ sk.

Den anden halvdel til børnene, hvoraf der fragaar ½ % efter fordordningen af 8 februar 1810

1 rd. 5 mk. 13½ sk.

Saa der bliver at dele

389 rd 3 mk 14 sk.

som deles saaledes:

a. Jens Christensen 1 broderlod med sølv	97 rd 2 mk 7½ sk.
b. Chresten Christensen	97 2 7½
c. Jens Christensen	97 2 7½
d. Marie Christensdatter 1 søsterlod	48 4 3 3/4
e. Mette Marie	48 4 3 3/4

De tvende myndige og den mindreaarige søn erklærede, at de ikke fordrede udlæg for deres arv, men vilde være tilfreds med enkens løfte om betaling naar paafordres.

Den arv, som her er tilstillet de tvende umyndige døtre ialt 97 rbd. 4 mk. 7½ sk. sølv, var enken med børnenes værger begiærende at maatte være indestaaende i Stervboens gaard indtil videre.

Thi blev for samme umyndige døtres arv erklærede udlæg i Stervbogaarden af hartkorn 2 tdr. 4 skp. 1½ fdr. 1 1/3 alb., samt den registrerede ind- og udboe og besætning, alt med 1. prioritet og bevis desaaarsag og skifteextrat at udstede og tinglæse paa enkens bekostning.

Den ældste søn, husmand Jens Christensen i Dalsgaardhuus erklærede, at han allerede af enken havde faaet udbetalt af sin arv 25 rbd. sølv.

Enken betalte strax paa skiftet foran beregnede omkostninger 10 rbd sedler og lovede at betale resten naar paafordres.

Da ingen creditor under dette skifte havde meldt sig eller fordret udlæg, saa bliver boet overdraget enken til eiendom og raadighed paa vilkaar, at hun tilsværer alt paa boet hæftende gjæld, enten den er eller for skiftet haver været nævnet eller ikke.

Saaledes skiftet sluttet :

Enken Margrethe Christensdatter (med ført pen)
som laugværge Ancher

Jens Christensen paa egne vegne og tillige som værge for sine umyndige søskende og curator for min mindreaarige broder Jens.

Jens Christensen (med ført pen) Christen Christensen (med ført pen)

som vidner: Chr. Trochmann L. Christensen.

Ane. nr. 30

Laurits Svendsen Dyrberg blev født i 1779, men hvor vides ikke, det har ikke været muligt at følge hans fars færden, fra han blev født og indtil hans far kom til Colonien i Kragelund. Han blev gift i Vinderslev kirke den 6. november 1801 med en pige fra Haurbak, Anne Marie Poulsdatter.

Ane nr. 31

Anne Marie Poulsdatter blev født i Vinderslev i 1783, Ved hendes daab 10. p. trint (24. august 1783) var følgende faddere: Jens Madsens hustru ibidem frembar barnet, Christen Wøer, Mads Knudsen, Peder Knudsen, og Erik Knudsen ibidem.

Ved deres bryllup var forloverne: Skoleholder Chr. Nørgaard og Jens Madsen af Vinderslev. Ved tiden omkring brylluppet blev Laurits Svendsen omtalt som skomager i Haurbak, men han blev senere gaardmand, for der fortælles, at gaardmand i Kragelunds byes udflyttergaarde, Laurits Svendsen Dyrberg døde 42 aar, 4 mdr. og 3 dage gammel, i Kragelund af en hæs- lig brystsvaghed, den 15. juni 1821 og blev begravet samme sted den 21. juni 1821.

Hans enke Anne Marie Poulsdatter blev gift 2. gang med Christen Nielsen af Østerbording. Hun døde i Østerbording, som enke efter opholdsmand Christen Nielsen, den 24. maj 1860 og blev begravet i Balle den 30. maj 1860.

Aar 1821 den 31. juli mødte den constituerede fuldmægtig Hol- chen af Dalsgaard i stervboet hos Laust Svenningsen Dyrbergs enke Anne Marie Poulsdatter i Kragelund, for at begynde skifte- holdelse efter hendes afdøde mand Laust Svendsen Dyrberg. Arvingerne blev angivet at være:

1. Svend Laustsen, 19 aar.
2. Poul Laustsen, 12 aar.
3. Christian Hendrich Laustsen, 5 aar.
4. Peter Laustsen, 3 aar.
5. Sophie Laustdatter, 15 aar.

Alle hjemme hos moderen, enken var selv tilstæde med laugvær- ge Christen Jensen Brødegaard. Som værge for de umyndige børn mødte farbroderen Niels Dyr- berg i Levring, og der blev i boet forefunden:

I Stuen:

1 Jernkakkellovn	6	rbd
1 Fyrrebord	1	"
1 Viseværk	1	2 mrk.
1 Madskab	1	4
1 Slagseng	1	
1 lille Hængeskab	1	1
1 Alkoveseng med omhæng	2	
1 gl. Olmerdugsdyne	1	4
2 vadmels Hovedpuder	1	

2 Blaagarnslagener	1 rbd		
1 vadmels Underdyne	1	2 mk	
3 Stole	1		
2 Fyrrebænke		2	
1 deel gamle bøger		5	
2 par Karter		1	
1 Træbismer		1	8 sk.
1 Hylde			4
1 Rok og 1 Trækurv		4	
1 Jernpande		3	
1 graa Kjole		3	
1 par gamle graa Buxer		1	
1 sribet Nattrøje		1	4
1 par blaa uldne Buxer	1		
2 Veste		3	
2 gl. Skiorter		3	1
2 par Strømper		1	8
1 par Træskoe		1	

I Gaarden:

1 graa Koe	8		
1 do	6		
1 gl. graa Hest	4		
1 sortbrun do	4		
1 Trævogn med Fiel og Hamle	3		
1 gl. Jernploug	1	3	
$\frac{1}{2}$ jern- og $\frac{1}{2}$ Træharve	1	2	
1 sæt gl. Hestetøj		4	
1 sæt Leirer og Skrav		4	8
2 Træskovle		1	
1 Jerngreb		2	
1 Hiulbør		1	8
1 Øxe		1	
8 Faar	5	2	
4 Lam	1	2	
1 Slibesteen med drag		2	
1 Pleil og 2 River		1	
Summa ialt	63 rbd		4 sk.

Videre forefandtes ikke at vurdere og registrere og ingen af de tilstædeværende paa boets vegne vidste mere at angive boet tilhørende.

Stervbogaarden blev for det første ikke taxeret. Skiftet blev derfor for i dag udsat indtil videre og forretningen med alle vedkommendes underskrift paategnet.

Først den 6. mai i 1824 blev der paany samling i boet. Ved dette var mødt enken Anne Marie Poulsdatter med laugværge Hendrich Poulsen i Fruerlund, saa var og mødt den mindreaarige søn, Svend Laursen. Som værge for de umyndige og curator for den mindreaarige søn var mødt farbroderen Niels Dyhrberg i Levring Vesterskov.

Enken meldte, at hun et halvt aar efter mandens død havde faaet en datter ved navn Mette Kirstine.

Boet blev herefter opgiort saaledes:

Stervboets ved skiftesamlingen den 31. juli 1821 med sølv 63 rbd. og 4 sk.

Den gaard i Kragelund hvorpaa den afdøde ved dødsfaldet boede, havde han med købecontract af 16 september 1819 tilkiøbt sig af Gregers Andersen Bukkrog. Men da den afdøde ikke kunde præstere købesummen saa har Gregers Andersen Bukkrog som panthaver, Peder Jacobsen Lysdahl den 24. october 1821 ladet pantet bortsælge, uden at panthaveren er bleven fyldestgiort og altsaa er der i den anledning med Stervbogaardens salg intet at beregne boet til indtægt. Derimod eiede den afdøde efter lovligt skiøde parcellerne nr. 9 og 10 paa Kragholm mark, som med købecontract af 21. august 1819 havde solgt til Nicolai Skaarup ikke kunne præstere betaling. Saa var samme parceller af panthaveren Niels Jensen i Ungstrup bleven bortsolgt ved auction den 24 october 1821 for 1080 rbd sølv i anledning af at Nicolai Skaarup ikke havde kunnet præstere betaling efter købecontracten af 21. august 1819, havde Niels Dyrberg paa boets vegne afsluttet forlig af 12. januar 1822, hvorved Nicolai Skaarup havde overdraget boet som skadeserstatning en obligation under 28. juni 1805 udstedt af Peder Danielsen i Vinderslev hvor efter han skylder 130 rd.

For at remunisere paa indskrivningsretten til parcellen nr. 9 og 10 paa Kravholm mark, havde Lars Dyhrbergs boe med ved aucti-
tionen den 24. october 1821 betinget sig 20 rbd.

Saa den samlede indtægt = sedler 1100 r sølv = 193 rd. 4 mk.

Udgift:

En af Laurs Dyhrberg under 21. decb. 1816 til Niels Jensen ud-
stedt obligation for 650 rd., var med renter og exspeditionsom-
kostninger efter paategning paa obligationen blevet udbetalt med
sedler 793 rd. 3 mk. 2 sk.

Fordi Laurs Svendsen Dyhrberg eller hans boe ikke havde kunnet
opfylde den med Gregers Andersen om gaarden i Kragelund op-
rettede kiøbecontract af 16. september 1819, havde Niels Dyhr-
berg paa boets vegne med Gregers Andersen under 12. januar
1822 indgaaet commisions forlig, hvorved Gregers Andersens ska-
deserstatning er bestemt til sedler 60 rd.

Desuden det halve af den skadeserstatning boet igien kunde erholde
de af Nicolai Skaarup, som egentlig var det halve af den forom-
meldte obligation fra Peder Danielsen, som samme af Niels Dyhr-
berg paa boets vegne var nedtinget til 26 rd. giæld til Niels
Dyhrberg 40 rd..

Til Jørgen Mathiesen en obligation af 24. juni 1819 103 rd.

Renterne er af creditor eftergivet enken efter forudgaaet forlig.

Enken oplyste, at mandens begravelse havde kostet 20 rd.

Summa Boets udgifter	1042 rd 3 mk 2 sk.
Imod Boets indtægter	1100 - -
Igien af Boet midler i sedler	57 2 14 =
	193 rd 0 mk 4 sk.
Herfra fragaar skiftets bekostning med	51 rd 5 mk
Igien til deling sedler	5 rd 3 mk 14 sk. =
	193 rd 0 mk 4 sk.
Hvoraf enken faar	2 rd 4 mk 15 sk. =
	96 rd 3 mk 2 sk.

Den anden halvdel til børnene fragaas med $\frac{1}{2}$ %
afgifter efter forordningen af 8. februar 1810

Igen der deles mellem børnene	2 rd 4 mk 15 sk. =
	96 rd. - - - - -

Sønnerne faar hver
mens døtrene faar

3 mk 6 1/5 = 19 rd 1 mk 3 1/5
1 11 1/10 = 9 3 - 9 3/5

Den mindreaarige søn med curator erklærede, at han indtil videre vilde lade den arv, han i dag har faaet tildelt indestaa hos moderen.

De øvrige umyndiges arv blev ogsaa indestaaende hos moderen, ligesom moderen ogsaa blev overladt den boet tilhørende obligation udstedt af Peder Danielsen for 130 rd. sølv. De øvrige tilgodehavender blev ligeledes af boet betalt.

Skiftet saaledes sluttet:

Anne Marie Poulsdatter (med ført pen)

Som Laugværge Hendrich Poulsen (med ført pen)

Svend Laursen (med ført pen)

Som curator for den mindreaarige og værge for de umyndige

Niels Dyhrberg som kreditor J. Moselund

Skiftet saaledes sluttet

Anne Marie Poulsdatter

med ført pen

Som Laugværge

Hendrich Poulsen

med ført pen

Som Curator for den mindreaarige og værgen for den

umyndige

Niels Dyhrberg

Som kreditor J. Moselund

Moselund

Svend Laursen
med ført pen

Ane nr. 34

Knud Henrik Pedersen er født i Mausing i Vinderslev sogn i 1731 og blev konfirmeret i Vinderslev kirke i 1749, 18 år gammel, som salig Peder Jensens søn. Han blev gift i Vinderslev kirke med Maren Andersdatter.

Ane nr. 35

Maren Andersdatter, blev født i Mausing i 1725. Hun blev konfirmeret i Vinderslev i 1739, som salig Anders Knudsens datter af Mausing.

Dom 11 post trini 1751 blev de trolovede udi hans moders hus ibidem, og som de er nærsøskendebørn, clarerede nedenstaaende forlovere, at forinden brylluppet, skulde blive forevist dispensation, kongelig dateret 15. october, Christiansborg 1751. Vielsen fandt sted den 28. october 1751 i Vinderslev kirke.

Forloverne var Laurs Jensen og Jens Pedersen af Mausing.

De var gaardmandsfolk i Mausing i Vinderslev sogn. Han var 76 aar, da han den 31. august 1806 døde i Mausing og blev begravet den 3. september 1806 i Vinderslev.

Hun var 71 aar, da hun den 2. november 1796 afgik ved døden i Mausing og blev begravet i Vinderslev den 8. november 1796.

En folketælling fra 1787 viser:

Knud Henrik Pedersen, 56 aar, 1. ægteskab, bonde og gaardmand.

Maren Andersdatter, 63 aar, hans kone, 1. ægteskab.

Peder Knud Henriksen, 29 aar, deres søn.

Kirsten Knud Henriksdatter, 26 aar, deres datter.

Jens Andersen, 54 aar, inderste almisselem.

Fæstebrev vedrørende Knud Henrich Pedersen, Mausing:

Arnoldus Christop Dyssey til Vinderslevgaard deres kongelige mayost etats og justitsraad, samt landsdommer udi Nørre Jylland, gjør hermed vitterligt at have sted og fæstet Knud Hendrich Pedersen den halve gaard udi Mausing, som hans fa-

Nr. 34 arver en efter ham afdød moster 14. december 1782, nemlig Maren Andersdatter , som boede hos Knud Hendrich Pedersen og der døde.

Hun havde følgende registrerede effecter:

1 Fyrbord med skuffe under	2	mk. 8 sk.
1 fyr Sengested	2	12
3 stk. Omhæng og 1 Kappe	2	
1 rød og grønstribet Olmerdugsoverdyne	3	rd.
1 graastribet vadmels Underdyne	2	3
1 rød og grønstribet Hovedpude	4	12
1 mindre do	1	
1 do	1	
1 mindre blaastribet		4
1 par blaagarns Lagener	1	12
1 Sengebaaes		2

Gangklæder:

1 Kartunskaae	3	8
1 sort Skiørt	1	
1 rød ryes Skiørt	4	
1 fiirseelet fiolettes do	5	8
1 brun vadmels do	1	8
1 blaa linnet Forklæde		12
1 sort Forklæde		4
1 sarxes Trøye	1	12
1 dantzig Trøye	1	8
1 grøn Lifestyk	1	
1 gl. do		1
1 gl. brun Trøye		6
1 gl. rød Bindtrøye		2
1 grøn do		4
1 gl. serk		4
4 pund Uld	1	2
1 gl. Sæk		12
1 ringere		2
1 Hue og 1 kort do		1
1 fløjels Pandestyk		12
1 hørgarns Snippe		6
1 hvid Klæde		10
1 ringere		7

	rd	mk.	sk.
1 broget Tørklæde			8
3 par Halværmer			10
1 par Tøfler			4
1 Hængeskab	4		
1 Thepotte, 1 par Kopper			1
1 stor bunden Løb			3
1 mindre med adskilligt			2
1 Uldsax, 1 Lysfarver			12
1 Ildklem, 1 Krog	1		4
1 Eskekar			2
1 Bøgekar			10
1 Ballie			8
1 Strippe			6
1 Stie	1		8
1 Jerngryde	3		8
1 Øxe			12
1 Huggejern	1		
1 Tin-ramme			8
1 Hylde			3

Det bliver ialt 33 rd 4 mk 4 sk.

og naar udgifterne var fratrukket 14 2

blev der til deling mellem den salig kones efterladte arvinger 19 rd. 2 mk., der skulde deles i 5 søskendelodder, til den afdødes efterladte søskendebørn, idet alle hendes egne søstre og brødre ligeledes var døde.

Nr. 35 skifte:

I 1796 den 3. december, som 30 dagen efter dødsfaldets anmeldelse, blev der paa Stervbogaarden i Mausing hos fæstebonden Knud Hendrich Pedersen holdt lovlig registrering og vurdering efter hans ved døden afgangne hustrue, Maren Andersdatter, til paafølgende skifte og deling imellem enkemanden og hans med den afdøde aufløde børn som ere:

1. Peder Knudsen, 36 aar
2. Anne Knudsdatter gift med gaardmand Niels Jensen i Lysdal.
3. Maren Knudsdatter gift med gaardmand Jens Jensen i Mausing.
4. Kiersten Knudsdatter, 35 aar, hjemme.

Ved forretningen var enkemanden, som tillige fød værge for sin

umyndige og sidstnævnte datter nærværende, ligeledes var den myndige søn, Peder Knudsen samt Niels Jensen og Jens Jensen paa deres hustruers vegne, i hvis overværelse følgende passerede:

I den inderste Stue:

1 Fyrbord med foed og skuffe	0 rd	2 mk.	0 sk.
1 Viseværk	1	4	
1 Hængeskab af eeg	1	1	
1 Rok		4	
1 Træstoel		2	
2 trebenede Stoele			2
1 Læhnstoel		1	3
1 Tællebænk			6
1 do			2
1 do			4
1 Fyrbænk			6
3 Bredknive og 1 Skave		2	
1 Hammer og 2 Tælleknive			8
2 Hugjern og 1 Bindhage			6
1 Fiel og 2 Nauer		1	
6 Sammelgiorde			6
1 Spegeboerskaft med 4 Borer			6
2 Bousauger			10
1 Skøtsauge		1	8
2 Stryghøvler			12
2 Haandøxser		3	
$\frac{1}{2}$ Sengested af fyr		2	
1 Sidestøk af eeg		1	8
1 fyr Sidestøk til en Seng			4
2 par Karter		2	
1 brun og rødtribet Olmerdugsoverdyne	1		
1 sorttribet vadmels under do.	2		
2 rød og blaastribede Puder	1		
2 blaastribede do		4	
1 par Blaaagarnslagener		3	8
1 par do		3	
1 blaastribet Olmerdugs Dyne		3	
1 sorttribet Hylsklæde		1	
1 hvid do		2	

1 rød og blaastribet Hovedpude	o rd	5 mk.	sk.
1 gul hvergarns Omhæng		2	
1 bilægger Kakkelovn	10		
2 gl. Tinfade		2	
3 Tintallerkener		2	
2 Messinglysestager		3	

I den inderste Stue:

2 porselines Fade			8
6 steen Tallerkener			6
1 Steenfad			2
3 do			4
2 Steenkruuse			3
1 Jerngryde		5	
1 do		5	
1 do		2	
1 Jernpande		1	8
1 Egebord paa Foed	1		
1 Egeskab med Hylder	1	1	
1 Ege-hængeskab		4	
1 Egeskriin uden Laage og Hængsler		2	
1 Bøgeskammel			4
1 Egebænk			4
1 fyr do			8
1 Bøgegrynboette			6
1 Egeøllæg			8
1 ege Flødebøtte			6
1 Jern Ildklemme			12
1 Skorstenslænke			8
4 Egesiebøtter		1	
2 Egestripper		1	
1 Egekar		4	
1 Egeballie			12
1 Egeølltønde		3	
1 ege Grynboette			8
1 bøge Kierne			8
1 Standtønde			8
1 Halmselde og 1 Driftetrug			8
2 Renseselder		1	4
1 Egebøtte			6

	rd.	mk	sk.
1 liden Ølstav			6
1 Uldsax			12
1 Rivejern			2

I Brøggerset:

1 Kobberkiedel i grue	5		
1 do mindre	2		
2 Hampsække		4	
1 Lærretssæk		1	

I Fæhuset:

1 sortbroget ko 9 aar	9		
1 graabroget do 7 aar	10		
1 do, 6 aar	10	3	
1 do, 5 aar	11		
1 do Qvie 1 ½ aar	5		
2 Griise	5	2	
12 gamle faar og 1 Vædder	13		
6 Lam	2		

Af korn fandtes ei mere end hvad til husholdning og den udfordrende sæd behøvedes.

Dernæst blev enkemanden og tilstedeværende tilspurgt, om der var mere stervboet til indtægt at angived, dette var ikke tilfældet saa indtægten var:

108 rd. 2 mk. 4 sk.

Enkemanden angav dernæst at være bortskyldig til sin søn for 10 aars løn a 6 rd.

60 0 0

Og til sin yngste datter, Kiersten for 10 aar

40

Til Jens Jensen i Mausing for laante penge

11 4

Til Rasmus Jensen i Mausing ligeledes

12

Nok endnu til Anders Lauridsen i Mausing

4

Ialt

127 rd. 4 mk. 0 sk.

Videre foretoges ikke denne dag.

Den 13. februar 1797 blev skiftet fortsat, de samme var igen til stede, og blev da af husbonden fremlagt til at vedlægge skifteprotocollen, den over stervboegaardens bygning og besætning m.v. sidste 17 januar afholdte og den 23. næstefer redelig afhjemlede syns og taxationsforretning, hvorefter han for bygfæld og inventarium mangler fordrede fortrinlig udbetalt af stervboets til samme 18 rd. 1 mk. 10 sk. og udbad sig derfor herredsfogdens eragtning.

Paa herredsfogdens forespørgsel erklærede enkemanden paa egne og sin datters vegne og Jens paa sin hustrus vegne og de øvriges vegne, at ingen af dem havde noget imod nogen af husbondens 2 kravsatte, hvorom deres erklæring speciel var forlangt, altsaa sluttede skiftet saaledes:

Linnet

Enkemanden paa sin egen og datterens vegne Knud Hendrich Pedersen paa egne og øvrige myndige børns vegne Jens Jensen (med ført pen) som overværende til vitterlighed

Christen Voer Niels Andersen

Linnet
Jens Jensen og øvrige myndige børn og Jens Jensen
Jens Jensen
Knud Hendrich Pedersen
Christen Voer Niels Andersen

Ane nr. 38

Søren Nielsen, blev født i 1715 og var gift med Anne Jensdatter.

Ane nr. 39

Anne Jensdatter der blev født i 1715

Der findes ikke nogen datoer for fødsel, daab eller bryllup. Søren Nielsen døde 1795 i Levring, 80 aar gammel og blev

begravet samme sted 21. søndag p. trinit (25. october 1795).
Hans hustru, Anne Jensdatter, døde 10 aar tidligere, nemlig
1. søndag i advent (27. november) 1785, 70 aar gammel.

Ane nr. 40

Hans Ollufsen blev født i Knudstrup i 1721. Han døde i Knudstrup i marts 1780 (ifølge fæstebrev). Han var gift med Øllegaard Michelsdatter.

Ane nr. 41

Øllegaard Michelsdatter, som blev født i Granlev i 1726.

Et fæstebrev oprettet mellem Hans Ollufsen og godsejer Lichtenberg.

Gert de Lichtenberg til Bidstrup, Udsing, Meringgaard, Lindberg, Serridslevgaard og Budstrup, Etatsraad m.m. stæder og fæster til Hans Ollufsen i Knudstrup een mig tilhørende heel gaard ibid, som Niels Sørensen sidst beboede og ved dom blev frabrudt staaer udi nye landmaalings matricul for hartkorn agger og eng 7 tdr. 1 skp. 2 fdr. 1 1/4 alb., skovskyld 1 1/4 alb. hvilken hele gaard med ald sin rette tilliggende Hans Ollufsen maa nyde, bruge og i fæste beholde sin lifftiid eller saa længe hand deraf aarlig og i rette tiider ved Bidstrup til min værende fuldmægtig svarer og betaler alle kongelige contributioner som allerede er eller herefter paabydende vorder, saavel som den sædvanlige landgilde efter jordebogen udreder en heel gaards hoveri og medægt og arbeide lige med sine naboer forskaffer og altid vedligeholder gaardens bygning i god stand og samme forbedrer, intet deraf med dens rette tilhørende i nogen maade frakomne eller til upligt bruger i øvrigt forholder hand sig efter de kongelige love og forordninger og er mig eller min fuldmægtig i min absence hørig og lydlig.

Til indfæstning haver hand betalt 4 o rd.

Til bekræftelse under min haand og zignett.

Bidstrup, den 7. juni 1754

G. D. Lichtenberg.

Skiftebrev efter afgangne Hans Olesen i Knudstrup, anno 1780 den 2. april mødte skifteforvalteren fra Bidstrup i stervboen i Knud-

strup efter afgangne Hans Olesen, som beboede en gaard i Knudstrup af hartkorn ager og eng 7 tdr. 1 skp. 2 fdr. $\frac{1}{2}$ alb. og skovskyld 2 $\frac{1}{8}$ alb., for at foretage lovlig skifte og vurderingsforretning, samt stervboens omstændigheder. Arvingerne er den efterladte enke Øllegaard Michelsdatter med laugværge Jens udi Grandsløf gaardfæster, saavel deres i ægteskabet sammenaulede børn med deres formynder og værge deres farbroder Niels Olsen fra samt vidnerne Niels Pedersen og Mads Søren begge fra Knudstrup i hvis overværelse da blev forrettet og afhandlet som følger:

I Kakkelovnsstuen:

- 1 Furbord med Skuffe under, 1 Bænk og 1 do.
- 5 Bøgestole, 1 do Armstoel med Hynder.
- 1 bilægger Kakkelovn, 3 Spinderokker.
- 1 brunmalet Egekiste med laas og Nøgel.
- 1 do Egehængeskab, 1 fuhr do, 1 Taburet og 4 Hylder.
- 1 lidet Speil, 2 Uldsaxe.
- 8 Glasflasker, 4 Studsglas og 1 Spidsglas og 2 klare Flasker.
- 1 hvid Thepotte, 1 par do Kopper.
- 1 rød fuhr Skammel, 1 Steentavle.
- 1 tin Smørkande og Saltkar.
- 1 fuhr Sengested med Egestolper og tavlet omhæng.
- Derudi - 1 hvid - rød og grønstribet Olmerdugs Overdyne.
- 2 blaa og hvidstribede Bolsterunderdyner.
- 2 Olmerdugs Hovedpuder med hørgarns Betræk.
- 4 bolster do med blommet Betræk.
- 1 rødstribet Overdyne, 2 par Hørgarnslagener.
- 1 Sengested med blomstret Omhæng.
- Derudi 1 grøn og rødstribet Olmerdugs Overdyne.
- 1 vadmels Underdyne, 2 bolster blaastribede do.
- 4 olmerdugs Hovedpuder med 4 hørgarns Vaar,
- 3 par hørgarns Lagener.
- I en huul Seng 3 stk. olmerdugs stribede Dyner.
- 4 Hovedpuder.
- 3 stk. Hørgarnslagener.
- 8 hørgarns Haandklæder.

I Kammeret:

- 1 Egebord, 2 Ølltønder og 1 Tragt.
- 3 Kar, 2 Standtønder, 2 Bikuub
- 3 Madkasser, Grynkuber.

I det inderste Kammer:

3 Ottinger, Melkuber og 2 løbe.

I den yderste Stue:

1 Furskab med laas, 1 Hammer, Tang og Tingel, 1 Øllægel.

1 Egeskab og Tinrække.

1 par Malm Lysestager, 1 Messing Strygejern.

1 Lysesax, 2 Kobbertragter og 1 Pælm.

1 messing Rivejern, 1 Tinfad.

6 Tintallerkener og 1 Skaaæl.

$\frac{1}{2}$ fuhr Sengested, 1 sribet Olmerdugsdyne.

1 Sengeklæde, 2 bolster Dyner, 1 lang bolster Hovedpude med tavlet Overtræk.

2 Olmerdugspuder med vaar.

2 Hørgarnslagener.

3 Stolehynder.

1 Eskebord med Egefødder og Fuhrklædning.

1 fuhr Klædebænke med laas.

1 rødmalet Halvkiste med laas og Nøgel..

1 kobber Halvtønde Kiedel.

3 Messingkiedler.

3 Jerngryder, 2 Jernpander.

1 Fyrfad og 1 Madkrog.

1 Ildtang og 2 Kiedelkroge.

1 Rist og 1 Trefoed, 4 Hyllder.

4 Siebøtter og 1 Fierding.

8 malede Trætallerkener, 1 Jernlampe.

5 Træstoele, 1 Ege Halvkiste,

derudi befandtes

den afdødes gangklæder, som enken tillagde sine tre sønner til lige deling, dog paa den maade, at om dennem ved skiftets slutning nogen arvepart kunde tilfalde, bør sammes værdi efter billig vurdering denne afgaae hvormed formynderen og de mindreaarige fandtes fornøjet, som ellers tillige med enken deeler bemeldte klæder imellem børnene.

I Køkkenet:

1 $\frac{3}{4}$ kobber Kjædel, 1 Egekar, 3 mindre do.

2 Bryggesaaer, 2 Ege $\frac{1}{2}$ Tønder, 2 Ballier.

1 Sælde, 1 Skieppe, 1 Sædeløb, 16 Sække.

1 Sattel, 1 Bidsel, 4 nye Fuhrfiel, 3 Stripper og 2 Spande.

På Loftet:

1 Vugge, der fandtes af Korn, ej mere end som var nødvendig udfordres til husholdning behold og til vaarsæden. Der bliver altsaa intet til indtægt der at beregne.

I Udhusene i Stalden:

1 brun Hoppe, 7 aar, 1 graa do, 18 aar, 1 sort do 19 aar.
1 do Hest, 4 aar, 1 brun Hoppe, 10 aar, 1 sort Hest, 5 aar.
1 skimlet Hoppe, 3 aar, 1 rød Hest, 2 aar.

I Koehuset:

1 sortbroget Koe, 13 aar, 1 do, 5 aar, 1 sort do, 6 aar.
1 do, 4 aar, 1 broget do, 6 aar, 1 do, 4 aar.
2 3aars stuude, 2 2-aars do, 3 Aaringskalve.
3 spæde Kalve.

I Faarestien:

19 faar med lam, 6 uden Lam og 3 Væddere.

I Svinestien:

1 Soe med 7 Grise, 5 Polte.
i gaarden 5 giæs og 1 gase.
1 beslagen Vogn med behør, 1 træ do med tilbehør.
1 par nye Hjul , 1 gl. Trævogn med Møgfiel.
1 Kiærre og 2 Hiulbaarer.

I Huggehuset:

4 øxer, 1 Gravspade, 1 tørve do, 3 Nauere.
en heel del haandredskaber + Skovle, Forke m.m.
2 Bagpløve.
2 Pløve med behør, 1 do uden Jern, 1 Jernharve.
3 Træharver.
2 Sengestæder med 4 Dynner, 4 Puder og Lagener.

1 Sengeklæde.

1 Skiærekiste med Knive.

Paa forespørgsel til enken om mere var stervboet tilhørende enten rede penge eller andet, saa blev det hele opgiort at beløbe sig til 328 rd. 0 mk. 12 sk.

Derpaa blev boets udgifter opgiorte.

Der skulde være til gaardens drift 8 driftige Plovbæster

1 Vogn med tilbehør, 1 Trævogn med fiæl.

1 Ploug med tilbehør.

1 Harve.

2 Gaardens brøstfældighed

1 Stuehuset bestaar af 14 fag. Fæehuset er 13 fag.

Vognhuset 4 fag, Laden 17 fag

og 7 fag Stald.

bortskyldig giæld:

Niels Olesen fra Gærning havde 10 rd. af hvilke han dog vilde eftergive halvparten. Jens Nielsen fra Grandslev havde 16 rd. tilgode, men heller ikke han vilde have mere end halvdelen.

Enken tilstod det anførte og takkede creditorerne for deres velvilighed med stervboen, skiftet blev udsat til senere endelse.

Den 10. may 1780 blev der atter foretaget skiftedeling i Stervbo-gaarden. Tilstæde var igen enken Øllegaard Michelsdatter med til-tagen laugværge Rasmus Christensen af Greensteen, samt sønnerne Ole Hansen 24 aar og Michel Hansen 22 aar og Søren Hansen 15 aar. På deres vegne som formynder og værge Niels Olesen fra Gierning.

De samlede udgifter bliver nu	201 rd. 2 mk.
Dertil kommer skiftets bekostning	5 5 4 sk.
Summa boets besværing	207 rd 1 mk 4 sk.

Når det saa fradrages med boets indtægter bliver igen i behold til deling efter foregaaende beregning 120 rd 5 mk 8 sk.
Som deles mellem enken og sønnerne.

Saaledes at enken faar	60 rd	2 mk	12 sk.
Og sønnerne hver			
Ole	20		14 2/3 sk
Michel	20		14 2/3 -
Søren	20		14 2/3 -
Som udgør de	120 rd	5 mk	8 -

Fremdeles erklærede enken, at vilde blive ved gaarden efter hendes salig mands fæstebrev. Da hun ikke syntes, hun for tiden kunde udrede børnenes arveparter, bad hun om at disse maatte blive indestaaende i boet, da det vilde blive hendes ruin, hvis hun skulde holde auction over stervboets ejendele til deres udbetaling. Derimod skulde de saa have alt faderens tøy uden vederlag til hende.

Sønnerne og deres værge erklærede sig velfornøjet med dette tilbud der saaledes blev approberet.

Skiftet saaledes sluttet og tilendebragt til alles tilfredshed med underskrifter, enchen Øllegaard Michelsdatter

som laugværge Rasmus Christensen

Sønnerne

Ole Hansen Michel Hansen Søren Hansen

Deres curator og formynder Niels Olesen

Skifteforvalter Dal

Vidnerne Mads Sørensen og Niels Pedersen.

Ane nr. 42

Søren Andersen, tømmermand fra Bidstrup, født i 1733, senere gaardmand i Skiød. Han blev gift med Maren Sørensdatter.

Ane nr. 43

Maren Sørensdatter, født i Skiød i 1735, enke efter salig gdr. Christen Sparregaard i Skiød

De blev trolovede 3 p trini 1763 i Skiød og de blev viede XIX ptr. (9. oktober) 1763 i Skiød. Søren Andersen døde den 2. november 1802 i Skiød og blev begravet samme sted 8 dage senere.

Maren Sørensdatter døde, som Søren Andersens hustru, i 1789 og blev begravet i Skiød den 23. januar ibidem.

En folketælling i Skiød 1787 viser:

Søren Andersen, 54 aar, gift i 1. ægteskab, bonde og gaardmand.

Maren Sørensdatter, 56 aar, gift i 2. ægteskab.

Ellen Sørensdatter, 18 aar, af hendes 2. ægteskab.

Jacob Jensen, 30 aar, tjenestekarl.

Anders Sørensen, 17 aar, tjenestekarl.

Ane nr. 44

Peder Pedersen, blev født 1727, har været gift, men blev i 1757 enkemand og allerede 3 pentecostes (3. pinsedag = 31. maj) 1757 blev han trolovet med Maren Madsdatter Molboe.

Ane nr. 45

Maren Madsdatter Molboe, som blev født i 1732 i Skiød.

Peder Pedersen var kun enkemand i Brundt en kort tid og godt en maaned efter trolovelsen blev han den 2. juli 1757 gift i Skiød med Maren Madsdatter (test visitats Mariæ 1757 i Skiød).

Han døde i Brundt i maj 1801 og blev begravet i Skiød den 13. maj samme aar, 78 aar gammel. Hans kone Maren døde i Brundt den 31. januar 1798 og blev begravet i Skiød den 7 februar 1798, 65 aar gammel.

En folketælling fra 1787 viser:

Peder Pedersen, 60 aar, 2. ægteskab, bonde og gaardmand.

Maren Madsdatter, 55 aar, i 1. ægteskab.

Mads Pedersen, 27 aar, søn af 2. ægteskab.

Maren Pedersdatter, 21 aar, datter af 2. ægteskab.

Rasmus Pedersen, 17 aar, søn af 2. ægteskab.

Anders Sørensen, 11 aar, tjenestedreng.

Et skifte efter Peder Pedersens første hustru, Else Jensdatter, som døde i 1757.

Skifte, der blev afholdt den 10. marts 1757, 30. dagen efter den saliges dødelige afgang, nemlig Peder Pedersens hustrue Else Jens-

datter i Brundt. Arvingerne var deres sammenauledede børn og enkemanden Peder Pedersen.

Børnene var den 7 aarige Maren og den seks uger gamle Karen. Faderen var selv værge for den ældste af børnene, mens morbroderen Niels Jensen blev værge for den yngste 6 uger gamle datter, forrettedes som følger:

Efter at denne stervboes indboskab, bæster, høvdder, faar og svin, vogne og plougrejskaber med videre nøye var efterset, registreret og vurderet, item boets gjæld og besværing, samt besætning, brøstfældighed og iøvrigt anført imod hinanden liqvideret findes øyensynlig at ey mere end 50 rd. 2 mk. 13 sk. kunde blive til deling, ikke desto mindre og i henseende til den kærlighed enkemanden havde til disse sine to døtre, vilde han dog give dem hver 13 rd., samtidig skulde de have moderens klæder, hvilket alle tilstedeværende slægtninge var velfornøjet med.

Enkemanden lovede desuden kærligt at opføde og klæde sine to små døtre, holde dem til al kristelig opdragelse og skolegang, som han over for Gud og mennesker, kunde være det som en kærlig fader.

Datum stervboet i Brundt ut supra

Peder Pedersen, enkemanden

Niels Jensen, formynder.

Ane nr. 46

Niels Michelsen, snedker og gaardmand i Helstrup. Født i 1732. Han blev trolovet dom II post trini 1755 i Brundt med Maren Knudsdatter.

Ane nr. 47

Maren Knudsdatter, der blev født i Brundt i 1731.

De blev gift i Skiød kirke den 20. august 1755. Han var paa det tidspunkt snedker i Helstrup, blev senere ogsaa betegnet som gaardmand. Han var 65 aar, da han den 2. februar 1797 døde i Skiød og blev begravet samme sted 6 dage senere. Hun døde ligesom sin mand i Helstrup i Skiød, den 30. marts 1812, 81 aar gammel.

Ane nr. 48

Jens Pedersen Hindberg, er muligvis født i Hinge, men da Hinge kirkebøger først begynder 1736, vides der ikke noget konkret om ham. Han var gift med Anne Catrine Knudsdatter.

Ane nr. 49

Anne Catrine Knudsdatter, blev født i Hinge i 1705.

For hans vedkommende findes der ikke i Hørup eller Elsborg kirkebøger noget om hans død og begravelse, hvorimod hans kones død er noteret til 23 p trinit = 19. november 1775 i Hørup.

Ane nr. 50

Knud Lauritsen er født i aaret 1700, har muligvis arbejdet som bødker, han var gift med Kirsten Christensdatter.

Ane nr. 51

Kirsten Christensdatter

Om disse to mennesker har det ikke været muligt at finde nogen datoer for hverken fødselsdage eller bryllup. Dog vides det, at Knud Lauritsen døde i Hinge 13 p trint = 31. august 1760.

Ane nr. 56

Jens Christensen Degn, blev født og døbt i Kragelund sogn i aaret 1718. Han var gift med Kirsten Michelsdatter.

Ane nr. 57

Kirsten Michelsdatter, der blev født i 1726.

Kirkebogen for Kragelund begynder først omkring 1745, derfor findes ingen fødselsdatoer, men de blev trolovede den 21. no-

vember 1754 i Kragelund og viet i Kragelund kirke den 20. december 1754. Før brylluppet var de begge to bosiddende i Hiølund. Han døde i Kragelund den 7. oktober 1795, 77 aar gammel. Hun døde i Kragelund d. 20. januar 1810, 84 år gammel. De er begge begravet i Kragelund.

Jens Christensen fæstede, efter sin far Christian Madsen, dennes gaard i Kragelund den 13. december 1747, af Christian Fischer til Vinderslevgaard. Det kunne se ud til, at Kirsten Michelsdatter har været gift før, hun blev gift med Jens, for en folketælling fra 1787 viser:

Folketælling 1787 Viborg amt, Kragelund sogn.

Jens Christensen, 61 aar, 1. ægteskab, bonde og 1/4 part
gaardbeboer.

Kirsten Mikkelsdatter, 59 aar, 2. ægteskab, huskone.

Sophie Jensdatter, 25 aar, enke efter 1. ægteskab.

Kirsten Jensdatter, 6 aar, Sophies datter af 1. ægteskab.

Christen Christensen, 1 aar, hendes søn aulet uden ægteskab.

Ane nr. 60

Svenning Nielsen Dyrberg, blev født 1733 i Kvols og han blev døbt samme sted 6. søndag efter paaske = 17. maj 1733. Ved daaben var følgende faddere: Moderens søster, Kirsten Knudsdatter, Oluf Pedersen, Anders Christensen, Peder Skræder, Karen Jensdatter og Anna Nielsdatter i Brohuset. Han var gift med Sophie Christiansdatter.

Ane nr. 61

Sophie Christiansdatter, som blev født i 1742.

Hvor de blev gift, eller hvor de opholdt sig før 1787 vides ikke, men en folketælling fra 1787 viser, at de paa det tidspunkt var bosiddende i Kragelund.

Folketælling 1787 Viborg amt, Hinds herred, Kragelund sogn, Nøder Frederiksdal:

Svenning Nielsen, 52 aar, gift, bonde, Dansk Colonist og
Teglbrænder.

Sophie Christiansdatter, 48 aar, i 1. ægteskab.

Niels Svenningsen Dyrberg, 15 aar, en søn.
Jonas Svenningsen Dyrberg, 6 aar, en søn.
Zilla Marie Svenningsdatter, 11 aar.
Laurits Svenningsen Dyrberg, 8 aar.
Marie Kirstine Svenningsdatter, 2 aar.

Svenning Dyrberg døde som aftægtsmand hos sin søn Niels Dyrberg i 1812. Han blev begravet i Levring den 19. februar 1812, 78 aar gammel.

Hans kone Sophie døde den 5. oktober 1809 og blev begravet i Kragelund den 15. oktober 1809, 67 aar gammel.

Skifte foretaget 1812 efter Svenning Nielsen.

Aar 1812 den 20. oktober mødte paa herredsfoged Holsteins vegne hans skriver Lars Frederich Stylsvig fra Dalsgaard, for at registrere og vurdere stervboet efter indsidder Svenning Nielsen, hos Niels Svenningsen Dyhrberg i Levring Vestergaard, Den afdødes efterladenskaber skulde deles mellem arvingerne som er:

1. Christen Svenningsen, som er død i København, og efterladt sig 2 børn.
2. Niels Svenningsen Dyhrberg i Levring Vestergaard.
3. Laurs Svenningsen i Borring bye.
4. Jonas Svenningsen, husmand i Øe i Viskum sogn.
5. Anne Kirstine, gift med Peder Pedersen Høgh, i København.
6. Sidsel Cathrine, gift med Jens Graae i Knudstrup.
7. Marie Christine, tiener paa Clausholm.

For den umyndige var tilstæde som tilsynsværge deres broder Niels Dyhrberg i Levring Vestergaard, hvor der blev foretaget som følger:

1 olmerdugs blaastribet Overdyne	10	rd	0	mk	0	sk
1 hvid do Underdyne	3					
1 gulstribet olmerdugs Hovedpude	2					
1 blaastribet do	2					
2 Blaagarnslagener	6					
1 Blaagarnsskiorte	2					
2 do	2					
1 Hatteslag				1		
1 Hat				1		8

1 par Buxer	1 rd.	2 mk.	0 sk.
1 graa hjemmegiort Kiøle	1		
1 do Kiøle med Knapper	5		
1 do med Knapper	4		
1 blaa Trøie	2	3	
1 do	2		
1 hvid laadden do	1	1	
1 graa Vest	1		
1 par Buxer		3	
1 par blaa Strømper		1	8
1 Hue		1	8
1 par Støvler	3		
1 Huuspostil	1		
1 Psalmebog		1	
Ialt summa	48 rd	3 mk	8 sk.

Videre forefandtes ikke at registrere og vurdere i dag, men skiftet udsattes til den 2. december, da der paany var samling i boet. Ved skiftet var da mødt den afdødes myndige søn Niels Svenningsen Dyhrberg og Lars Svenningsen nu gaardmand i Lemvig. Endelig mødte ovenmeldte Niels Svenningsen Dyhrberg, som født værges for hans 2 umyndige broderbørn i Kiøbenhavn, hvis navne ei vides, samt for hans ugifte søster Marie Christine. Endelig mødte han som befuldmægtiget for sine to svogre Peder Pedersen Høeg i Kiøbenhavn og Jens Graae i Knudstrup - for den fraværende søn Jonas Svenningsen her af Levring.

Boets ved skiftesamlingen den 20. februar 1812 registrerede og vurderede effecter var ved auction den 9. december bortsolgt for

	88 rd.	4 mk.	14 sk.
eller rigsbanksediler	14 rbd	4 mk	13 sk.

Videre vidste ingen af tilstedeværende at beregne boet til indtægt. Begravelsens omkostninger blev ikke fordret af Niels Dyhrberg, som han havde foranstaltet, til samme havde heller ikke nogen andet creditor meldt sig.

Skiftets omkostninger beløber sig til 3 rd. 4 sk.

Igen til deling 11 rbd 4 mk 9 sk.

Deraf tilfalder

afdøde Christian Svenningsens unavngivne broderbørn

i Kiøbenhavn en broderlod 2 rbd 13 3/11 sk.

Niels Dyhrberg do	2 rbd	13 3/11 sk.
Lars Svenningsen do	2	13 3/11 sk.
Jonas Svenningsen do	2	13 3/11 -
Anne Christine, 1 søsterlod	1	6 7/11 -
Sidsel Cathrine do	1	6 7/11 -
Marie Kirstine do	1	6 7/11 -

Skifteforvalteren udbetalte til Lars Svenningsen hans eget og Jonas Svenningsens arvelodder samt til Niels Dyhrberg hans eget tillige med alle de øvriges arvelodder er saaledes, at han anvender de umyndiges til deres fornødenheder og udbetaler de myndige enhver sit, og saaledes blev skiftet sluttet.

Niels Dyhrberg Holsteen
 som vidner
 Niels Dyhrberg Lars Svenningsen (med ført pen)
 som vidner Ingerslev Trochmann

Skiftet af tilfalden
 Afsted Christian Svenning fød i nuværende Børns Tid
 i København nu Broderlodderm. 2 13 3/11
 Niels Dyhrberg nu Broderlodderm. 2 - 13 3/11
 do Lars Svenning fød i 2 - 13 3/11
 do Jonas Svenning fød i 2 - 13 3/11
 Sidsel Cathrine arvelodder 1 lod 6 7/11
 do Sidsel Cathrine 1 lod 6 7/11
 do Marie Kirstine 1 lod 6 7/11

*Skifteformallæren indbetalt til Lars Svenningsen, Jonas og
 Jonas Svenning fød arvelodder samt til Niels Dyhrberg fød arvelodder
 arvelodder tillige med alle de umyndiges arvelodder, saaledes at Lars Svenning
 de umyndige til deres fornødenheder og udbetaler de myndige enhver
 sit, og saaledes blev skiftet sluttet.*

*Niels Dyhrberg Lars Svenning fød
 med ført pen
 Hans Holsteen
 Ingerslev Trochmann*

Ane nr. 62

Povel Rasmussen, blev født i Vinderslev sogn aaret 1743 og blev blev døbt dom 1. advent = 27. november 1743 i Vinderslev kirke.

Ved hans daab var følgende faddere: Povel Nielsens datter, Jens Thomsen, Niels Sørensen af Haug, Christen Bertelsen i Voer, Christen Møller i Vinderslev, Jens Madsens hustru i Haug, Michel og Hans Jensens hustruer ibidem.

Han var gift med Kirsten Henriksdatter.

Ane nr. 63

Kirsten Henriksdatter, født 1740, døbt 20 april (bededag) 1742 i Vinderslev kirke. Faddere ved daaben var følgende: Peder Jensens kone i Vinderslev bar barnet, Jens Laursen, Knud Nielsen, Jens Funders kone og Peder Jensens pige, alle af Vinderslev.

Det har ikke været muligt at finde nogen bryllupsdato, heller ikke nogen dato for Povels død og begravelse. Derimod er hans kone død i Haurbak den 23. juni 1798 og begravet i Vinderslev den 27. juni 1798.

Folketælling 1801 i Viborg amt, Lysgaard herred, Vinderslev sogn, Haurbak:

Povel Rasmussen, 57 aar, enkemand efter 1. ægteskab, husmand med jord.

Ane Marie Povelsdatter, 19 aar, hans datter.

Ane Katrine Andersdatter, 56 aar, gift 1 gang.

Fæstebrev:

Povel Rasmussen i Vinderslev, stæder og fæster saasom jeg og stæder og fæster herunder velagte Povel Rasmussen, barnefødt paa mit gods i Vinderslev den halve gaard i Vinderslev som salling Anders Hendrichsen sidst beboede og fradøde, staaende for hartkorn 2 tdr. 1 skp., hvilken halve gaard Povel Rasmussen i fæste maa nyde, bruge og beholde sin liivstid, naar han deraf aarlig og i rette tiider svarer og betaler alle kongelige skatter og contributioner, som enten nu er, eller herefter paabuden vorder, den aarlige landgilde efter jordebogen i rette tid erlægger, samt hoveriet og reiser, her til gaarden forretter efter den ind-

deling, som er skeed og herefter skee kan lige ved hans na-
boer der i byen, huusene forbedrer og i god stand vedligehol-
der, dens jorder og auling ørcher og dørkerog, intet deraf i
nogen maade til upligt bruger, paa ovenanførte maader beholder
han alt hvad bemeldte gaard med rette er tillagt.

Løvrigt retter og forholder han sig efter kongl. mayost lov og
forordninger, hvortil ieg mig reserverer.

Til bekræftelse under min haand.

Winderslevgaard, den 16. december 1787.

J. J. Bredal

Ane nr. 68

Peder Jensen blev gift med Anna Andersdatter fra Mausing.

Ane nr. 69

Anna Andersdatter, blev født 1696.

Peder Jensen døde i Mausing den 20. februar 1746 og hans hu-
stru Anna Andersdatter døde i Mausing den 14. september 1766.

Skiftebrev efter Peder Jensen i Mausing:

Anno 1746 den 21. marty indfandt skifteforvalteren fra Allinggaard,
Peder Mønster med tvende tiltagne uvildige vurderingsmænd, nem-
lig Niels Ladefoged og Poul Christensen, begge af Mausing i
stervboen efter afgangne salig Peder Jensen, som boede og døde
samme steds for at registrere og vurdere hans efterladte boe,
til et lovligt og endeligt skiftes holdelse imellem enken Anna An-
dersdatter paa den ene og hendes med den salig mand i ægteskab
sammen auflede børn nemlig:

Jens Pedersen, boende der i byen

Lars Pedersen, 18 aar og

Knud Hendrich Pedersen, 14 aar, samt

Anders Pedersen, 26 aar..

Og der var da til stede enken selv med tiltagen laugværge, Jens
Lauridsen af Mausing, og paa børnenes vegne Hans Jensen og

Niels Jensen ibid, i hvis samtliges overværelse blev foretaget og forrettet som følger:

Indboe:

1 Egebord med Foed og Skuf under	1 rd.	0 mk.	0 sk.
1 Egeskab	1		
1 liden Egeskriin med laas og nøgel		2	
1 ege Kandebænk		4	
1 ege Sengested derudi	2		
1 blaastribet Olmerdugs Overdyne	2		
1 træchet Hovedpude		2	
1 liden bolster do		1	8
1 Stoelhynde			12
3 stk. brun Omhæng med Kappe	1		
9 Steenfade			12
1 Buttellie			8
1 par Karrer			12
1 Strippe			4
1 Flødebøtte			4
6 stau Kar		1	2
1 Skorstenslænke			12
1 Ildklemme			4

I den anden Stue:

1 liden Fyrbord			8
1 Egeskriin		1	
1 Sengested		2	
1 stribet bolster Overdyne	1		
1 do Underdyne		4	
2 hvide Puder		2	
1 Hørgarnlagen		1	8
Pudestykker til en Seng derudi			8
1 rød ulden Overdyne		2	
1 do Dynevaar		1	8
1 hvid Pude		2	
2 Blaagarnslagener		2	
2 Stoele			8
1 Jernpande			10
1 Egehalftønde		1	
1 træ do			4

I Frammerset:

1 Kobberkiedel	3 rd	2 mk	0 sk.
1 Haandqværn		1	
2 Kar, 1 Ballie, 1 Standtønde		3	
1 Selde, 1 Sold			12
1 Skieppe			6
1 Hølee		1	
1 do		1	9
1 Spade		1	8
1 do			12
1 Trægreb		1	8
1 do			12
1 Jerngreb		1	
1 Lynglee			8
2 Baandknive		1	8
2 River			6
1 Naur			8
2 Hamre			4
1 Knibtang			4
3 Hampsække		3	
1 Sædeløb			4
2 Jerngryder		2	
Den salig mands gangklæder var delt mellem sønnerne			
Vogn og Plougredskaber			
1 Vogn med behør	6	4	
1 do Møgvogn	2		
1 Ploug		2	
1 Harve			12
Bæster:			
1 brun Hest, 12 aar	10		
1 do, 8 aar	8		
Qvæg:			
1 hjelmed Stud, 4 aar	5	2	
1 sorthjelmed Ko, 10 aar	4		
1 graa do, 7 aar	4		
1 sorthjelmed Qvie, 3 aar	3	2	
1 graa do, 2 aar	2	2	
2 aaringer	3	2	

1 Qviekalv	0 rd.	4 mk.	0 sk.
9 gl. Faar a.4 mk.	6		
5 aarings do a. 2 mk.	1	4	
2 Svin Polte	1	4	
Bødkerkar	1	2	
1 Hachelskiste med Kniv		1	
1 Slibesteen		1	

Enken og alle andre tilstedeværende blev af Mønster tilspurgt, om de vidste mere at angive til indtægt hvortil de samtlige svarede ney, og bedrager sig da saaledes dens hele

Formue til den summa	84 rd	2 mk.	8 sk.
----------------------	-------	-------	-------

Derimod er udgiften som følger:

1. Besætningen

2 dygtige Plougbæster	20 rd.		
-----------------------	--------	--	--

1 Vogn	10		
--------	----	--	--

$\frac{1}{2}$ Ploug og Harve	1	31	
------------------------------	---	----	--

2. Brøstfældigheden

blev ansat til	13	2	
----------------	----	---	--

3. Enkens begravelse omkostning

lig med mandens	4		
-----------------	---	--	--

Og som ingen efter tilspørgsel vidste mere i saa maade at angive til udgift

bedrager den sig til	48 rd	2 mk	
----------------------	-------	------	--

naar da samme ved indtægten balanceres

bliwer boets summa til deling	36 rd	0 mk	8 sk.
-------------------------------	-------	------	-------

og som den ældste erklærer, at han allerede før sin faders død var skeet fornøielse af boet.

Enken i lige maade tilstaaede, at hun ingen broderlod forlangede, saa blev da ovenmeldte

	36 rd	0 mk	8 sk.
--	-------	------	-------

Delt saaledes, en enken Anders-

datter tager det halve	18 rd		4 sk
------------------------	-------	--	------

og hendes 3 sønner faar:

Anders Pedersen	6	1 1/3 -	
-----------------	---	---------	--

Laust Pedersen	6	1 1/3 -	
----------------	---	---------	--

Knud Hendrich Pedersen	6	1 1/3 -	
------------------------	---	---------	--

Med hvilken deeling de paa alle siider meget vel vare fornøede, iøvrigt erklærede enken, at ville blive ved gaarden efter hendes salig mands fæstebref, og holde den ved lige paa bygning og besætning, saavel som ogsaa i tiiden blive hendes børn ansvarlige, til hvis de enhver især herud inden er tilladt, som hende med samtliges minde og samtøche er betroed, hvormed dette saaledes er sluttet og tilendebragt.

Dets til bekræftelse under samtlige hænder.

Datum, stervboet ut supra

P. Mønster.

Ane nr. 70

Anders Knudsen. var gift med Anne Jensdatter.

Ane nr. 71

Anne Jensdatter, blev født i 1695.

Anders Knudsen døde i Mausing i Vinderslev sogn før 1736.

Anne Jensdatter døde i Mausing i Vinderslev sogn og blev begravet i Vinderslev den 15. april 1750, som salig Anders Knudsens enke.

Ane nr. 76

Niels

Ane nr. 77

N.N. Der vides intet om Niels og hans kone, udover at da hun var 87 aar og 8 maaneder døde hun i Levring den 7. august 1765.
(Søren Nielsens moder af Levring)

Ane nr. 80

Olluf Sørensen, død i Knudstrup og begravet den 15. april 1724.

Skifte efter Olluf Sørensen

Anno 1724 den 15. mai er skifte og deling forrettet efter afgangne salig Olluf Sørensen Bach, som boede og døde i Knudstrup.

Imellem hans efterladte enke Margrethe Nielsdatter paa den ene og deres sammen aulede børn navnlig:

Søren Ollufsen, 21 aar.

Sidsel, 17 aar.

Niels, 15 aar.

Maren, 10 aar.

Christen, 7 aar

og Hans Ollufsen, 3 aar gl.

Paa den anden side til samme forrettelse indfandt sig landsdommer i Nørrejylland, Matthias Poulsen, paa Bidstrup.

Hans fuldmægtig Gudde Jensen Stegelberg, ridefoged paa Bidstrup med tiltagne 2 vurderingsmænd, Søren Nielsen og Søren Bertelsen, begge fra Knudstrup, samt indfandt sig ogsaa enkens broder, Peder Nielsen,

I Knudstrup som laugværge, saa og hendes broder Mogens Nielsen Wæth, samt Jørgen Sørensen Bach i Granslef, som er farbroder til børnene, paa børnenes vegne, og er da af enken Margrethe Nielsdatter bleven forevist og saaledes forrettet som efterfølger først:

Levende Creaturer, Bæster

1 bæe brun Hoppe med Føl i 6 aar	12 rd	0 mk	0 sk.
1 sortbrun blæset Hest, 6 aar	12		
1 brun blæset Hest, 7 aar	10	4	
2 sortstiernede Hopper, 14 aar	16		
1 bæe brunstribet blæset Hoppe, 14 aar	6	4	
1 sortbrun aarings Hingsplag	6	4	

Fæe Høfder: Kiøer:

1 kulsort med Kalf, 8 aar	6
1 sortstiernet do, 10 aar	6

1 gl kulsort ko, 15 aar	4 rd	0 mk	0 sk.
1 rødhjelmet do, 7 aar	6		
1 do, 5 aar	5	2	
1 sorthielmet qvie, 3 aar	4	4	
1 mindre sorthielmed, 2 aar	3	4	
1 sorthielmed qvie, 3 aar	3	2	
1 sorthielmed stud, 4 aar	6	4	
1 do, 3 aar	4	4	
2 hielmed aarings stude nødder	5	2	
1 rødhielmed qvie kalf	1	2	
2 do studekalfve	2	4	

Faar:

5 faar med 4 lamb	3	5	
-------------------	---	---	--

Svin:

11 aarings svin	7	2	
-----------------	---	---	--

Giæs:

4 gl. giæs og 1 gase	1	2	
----------------------	---	---	--

Indboeskab:

1 Eskebord m. lugt Egefoed og Skab under	1	2	
1 gl. ege snedchereret Skab m. Kandebænk	2		
1 gl. Bagstoel		1	
1 fur Foldseng med Kandebænk over		3	
1 gl. fur og eske Sengested		4	
1 liden Fuurbord m. aaben foed og skuf.		3	
1 Egesengested	1	3	
1 gl. Egekiste m. Hængsler uden laas	1	2	
1 gl. Salttroug		1	
1 Standtønde		1	
1 Bimpel			8
1 gl. Egekiste		2	
1 eske Bing med Laas	4		
1 Oxehoved		3	
1 Egekar paa 1½ del Tønde		4	
1 mindre do paa 1 tdr.		3	
1 lidet Kar paa 3 Fierdinger		1	
2 Egeballier		2	
1 Egestrippe			4

2 gl. Egespande	0 rb	2 mk	0 sk.
2 Øiltønder	1	3	
nok 1 halvtønde		1	
1 Halmselde			6
3 Selder			12
1 gl. bøge Baagetrou		1	
1 gl. Bimpel			6
14 Sibøtter	1	2	8
2 Bøtter af eeg og bøg			10
1 gl. Kierne			6
1 ny bøge stand Fierding			6
1 Træbæger			10
1 mindre do			8
1 Tierkande			6
1 stk. Staael			8
3 smaa Træstoole			8

Vogn og Ploug Redskaber:

1 Vogn m. behør af hau fielle, Sæddel, Vognkurv,
Hestetøy, samt Leirer lasse Stang og ald

behør - ialt:	8		8
1 do med Møgfiel og ald behør	6		
1 gl. do med Møgfiel	2	4	
1 Ploug med ald sin behør	2	1	8
1 do bag Ploug med Jern		4	
3 Harver	1		
1 Slæde		4	
1 ringere do		3	
1 Stige		1	
1 Slibesteen		1	

Kaabber:

1 Brendeviinskiedel paa 1 tdr. med laag
Hatt og Piber til

17	2
5	2

1½ tdr. brøg Kiedel

Messing:

1 Kiedel	1	4
1 mindre do		4
1 ringere do		2
1 lidet Klou		2

Tin:

2 Tinfade og 1 Tallerken vog 6 pund	1 rd	0 mk	0 sk.
1 Smøræske		1	

Jern fang:

1 Jern Kachelovn	8	4	
3 Hylder		5	
3 Øxser		5	
1 Træskoe Nauer		1	8
1 Nauer		1	
1 mindre do			10
1 do endnu mindre			6
1 Bousaug		1	
1 mindre do			8
1 Tørvespade, 1 Gravspade	1		
1 baand Knif			6
1 bred Økse		1	8
2 Spægeboer med et Skaft til			5
1 kloe Hammer, Knibtang		1	
1 rund Pande		1	4
1 Rist		1	4
1 Ildklem, 1 Ildskoul		1	4
2 Kiedellæncher		1	8
1 Jerngryde		5	

Sængeklæder af ulden Linned:

1 blaa og hvidstribet Olmerdugs-overdyne	4		
1 hvid og blaa-stribet bolster under do	4		
1 gl. hvid Bolster under do	2	4	
2 hvide og rødstri. Olmerdugs-hovedpuder med vaar paa	1	2	
1 hvid Bolster do		4	
1 par Hørgarnslagener		4	
1 Sengedæchen		2	
3 senge Gardiner, samt Kapper af trøct Lærred		2	

2 Seng:

1 half sledt Bolster Dyne	2		
1 graa Vadmelsdyne	2		
2 hvide half sledte Bolster Puder		4	

1 par Blaagarnslagener 0 rd 1 mk 0 sk.

3 Seng:

1 hamp Bolster Underdyne	2	4
1 gl. hvid og blaastribet Olmerdugs-dyne	1	4
2 hvide vadmels Puder		4
1 par Blaagarnslagener		4

Udi Karlens Seng:

som bestaar af 2 graa Vadmelsdyner	2	4
1 vadmels Overdyne med sorte Striber	2	4
3 hamp Bolster-puder		4
2 bolster Hoveddyner		2
2 par Blaagarnslagener		4

Den salig Olluf Sørensen Baches gangklæder baade af linned og ulden angaaende da beholdt enken Margrethe Nielsdatter dette med skifteforvalterens samt børnenes farbroders samtykke dette, da hun selv vilde skifte og deele disse mellem hendes børn.

Enchen blev nu tilspurgt, om der var mere stervboet til indtægt eller udgift, men enchen med laugværge og børnenes formynder kunde bekræfte, at der ikke var yderligere af nogen art at angive.

Saa boets samlede midler var herefter 246 rd 3 mk 15 sk.

Derefter blev tilkiendegivet boens besværing:

Til gaardens besætning, som bestaar af hartkorn, agger og eng 5 tdr. 7 skp. 0 fdr. 1 alb. af skoven 1 alb.

6 døgtige Bæster	60 rd		
1 Vogn m. ald sin behør	11		
1 Ploug m. ald behør	2		
1 Harve		3 mk	

Gaardens brøstfældighed efter nøye eftersyn og granskning 20

Papiier til skiftetbrevet	1		
paa det at skrive	1	3	12
begge vurderingsmændene for umage		2	

Skifteforvalterens salarium	1	3	
Boens udgiæld ialt	96	rd 5 mk 13 sk.	
Naar den fradrages med indtægten bliver i behold			149 rd 4 mk 2 sk.
Hvoraf enchen Margrethe Nielsdatter faar	74	5	1
Hver af sønnerne faar	14	4	4
og døtrene faar	7	2	2

Disse, børnenes arvemidler bliver hos deres moder indestaaende, indtil de naar deres myndige aar efter loven, uden rente. Imidlertid forsyner moderen dem med nødtørftig klæder og føde samt skolegang og anden god skichelig optugtelse og lærdom, saaledes, som hun for Gud og christen Øfrighed agter at forsvare og bekiendt være. Hvor da ogsaa børnenes morbrødre, Peder Nielsen og Mogens Nielsen samt børnenes farbrødre Jørgen Sørensen Bach og Jens Sørensen Bach i Gaarslef, bør og skal have flittig indseende, saa børnene ingen u-ret skal skee eller vederfares.

Skiftet saaledes sluttet og tilendebragt med alles underskrifter.

Ane nr. 82

Michel Simonsen, død den 20. december 1741 i Granslev (ifølge skifte). Han var gift med Maren Madsdatter.

Ane nr. 83

Maren Madsdatter

Skifte efter Michel Simonsen.

Anno 1742 den 18. januar, som var 30. dagen efter Michel Simonsens dødelige afgang, blev der holdt skifte i Stervboe i Granslev, hvor han boede og døde, imellem hans efterladte enke Maren Madsdatter paa den ene og deres i ægteskab aulede børn:

Maren Michelsdatter, 23 aar.

Inger do - 21 aar

Anne, 21 aar

Øllegaard, 15 aar

Karen, 12 aar

Ell, 10 aar

Jens, 8 aar
Kirsten, 6 aar.

Tilstæde var enken med laugværge, Thomas Pedersen fra Granslef, som formynder for Maren, Inger og Anne deres morbroder Jens Madsen af Rægaard. For Øllegaard og Ell ligeledes deres morbroder, Jens Madsen her af Granslef, efter som der ingen var til stede paa den salig mands side, som dertil kunde antages. For sønnen Jens og datteren Kirsten, den salig søsters mand af Knudstrup.

Bæster og Fæmon:

1 skimlet Hoppe, 15 aar, 1 do, 13 aar, 1 do, 11 aar,
1 brun do, 10 aar, 1 brun Hest, 9 aar, 1 do Hoppe 6 aar,
1 do, 5 aar, 2 mæe Føll.

Fæmon:

1 Ko, 14, aar, 1 broget do, 10 aar, 1 med kalf, 8 aar,
1 hjelmed ko, 6 aar, 1 hjelmed Stud, ungnød, 1 do, 2 aar,
1 do kalf.

Faar: 21 Faar, 8 unge Faar.

Svinn: 1 Soe, 6 unge Polte, 8 Grise.

Gies: 1 gl. Gaas.

Diverse Vogn og Ploug Redskaber, samt Haandværktøj af alle slags.

U-torsken Korn:

Rug siuntes at kan være i kierv, 8 tdr.
Biug ligeledes 24 tdr. i kierv.
Hafver igien naar der først var tagen til Bæsterne og til brug
igen 12 tdr.
1 gl. Stige.
1 gl. Slæde.
1 Slibesteen
1 stor Spand med Jernbeslag.

Indboeskab: I Dagligstuen:

1 gl. Furbord med aaben Foed.
1 gl. Egekiste uden Laas.
1 lidet firkantet Furskriin med Laas, Hængsler og Handfang.
1 opslagen Sengested, derudi diverse Sengeklæder og Lagener.

I den mellemste Stue:

- 1 Eskebord med aaben Egefoed.
- 1 gl. fur Seng med Egestolpe og Himmel, derudi 5 Dyner, 3 Puder og 3 Lagener.
- 1 Egekande, Bord og Bænk.
- 2 fine Tinfade og 1 Tallerken.
- 1 Smørkande vog $\frac{1}{2}$ Lispund.
- 1 liden Kobbertragt.
- 1 messing Lysestage.
- 1 Jernpande, 1 Rist og 1 Madkurv.
- 1 Egekar og 3 Tønder.
- 1 liden Egetønde.
- 1 gl. sort Egeballie og 1 hel Ølltønde.

I et lidet Kammer næst ved:

- 1 Ølltønde og 1 Jerngryde.
- 1 stor Egeballie.
- 3 Øllægeler, 1 Flødebøtte.
- 1 Kierne, 3 halm Grynkuber.
- 3 Smør-ottinger.
- 1 gl. ege Salttrug.
- 1 Stoel, 2 sorte do.
- 2 Hægeler, 1 liden Træancher, 3 Stripper.

Paa Loftet:

- 2 tdr. Boghvede 4 Skipper.
- 2 tdr. Haure 4 Skipper.
- 12 ege Staukar.
- 6 Hampsække.

I Brøggerset:

- 1 Kobberkiedel i grue, 2 Fierdinger.
- 2 Egekar, 1 Sædeløb. 1 gl. haandqwærn, 3 solde,
- 1 gl. bøge Halftønde, 1 do. 1 gl. bøge bagetruug,
- 1 Standtønde og 1 Øreballie. 1 gl. bøgessaer,

I Herberget:

- 1 gl. opslagen Sengested af ringe værd.
- Derudi, 4 Dyner, 2 Lagener, og 3 Puder
- 1 Hachelskiste med Kniv.
- 1 gl. Sadel og Bidsel.

2 messing Kiedler med Jerngrebe.

1 gl. mindre do.

1 grau Spade og 1 Tørve do,

3 Høleer, 2 Høeforke.

1 Ildtang, 2 Kiedelkroge.

Den salig mands klæder blev forevist, men var saa slette, at de ikke havde nogen værdi formedelst hans meget langvarige sygdom. Gaardens bygninger bestaar af ialt 47 fag huse, som trængte til nogen reparation. Til vaarsæden skulde bruges 9 tdr. byg, 18 tdr. haure, 4 tdr. og 4 skp. boghvede. Til husholdning behøves 18 tdr. rug.

Anden bortskyldig giæld:

til Niels Hadsager at være skyldig	14 rd 4 mk
Jens Christensen af Wæth	4 5
Rasmus Thomissen	5
Christen Lauridsen her af byen	5 2
Hiulmand	6 4
Simon Sørensen som tiende i gaarden	5
Rasmus Kjær i Qvolbæch	3
til skiftebrev	3
og salarium samt skriverløn	2 4
Summa boens udgift og besværing	275 rd 0 mk 5 sk.

Saa det ses af boets indtægter, at de ikke kan overgaa udgifterne og der blev intet at arve.

Ane nr. 86

Søren Snedchers, død den 2. januar 1742 i Skiød (ifølge skifte).

Han var gift med Ellen Nielsdatter.

Ane nr. 87

Ellen Nielsdatter. Skifte efter Søren Snedchers.

Anno 1742 den 1. febr., som var 30. dagen efter Michel Simonsens dødelige afgang, mødte Ridefogden fra Bidstrup i Stervboet efter den salig mand for at holde skiftesamling imellem den efterladte enche Ellen Nielsdatter paa den ene og de i ægteskabet aufløde børn nemlig:

Maren Sørensdatter, 6 aar.

Niels Sørensen, 5 aar.

Kirsten Sørensdatter, 2 aar og den salig mands egen datter,
enchens stiftedatter.

Johanne Sørensdatter, 15 aar.

Anne Sørensdatter, 10 aar.

Overværende var enchen med laugværge Hans Rasmussen og paa de umyndiges vegne, som formynder for den salig mands og enchens tilsammen fødte børn, deres farbroder Rasmus Christensen og paa de to stiftedøtres vegne, Mads Jensen Uld af Wæth.

I Dagligstuen fandtes følgende:

1 Bord med aaben Foed og Skuffe	1 rd	2 mk	0 sk
1 Skriin uden Laas		4	
2 do af Fuhr			8
3 Træstoele		1	
1 Seng med Egestolper uden Himmel	1	3	
7 Olmerdugsyner	11	5	
6 Hovedpuder	3		
4 Hørgarnslagener og Blaagarnslagener	1	6	8
1 grøn hjemmegiort Omhæng	1		
1 gl. fur Sengested med 3 Stolper		5	
1 grøn hiemmegiort Omhæng	1		
1 Sengetæppe af Dreiel		4	
3 Dyner af Olmerdug	5	4	
4 rød og grønstribede Hovedpuder	1	5	8
2 Blaagarnslagener		4	
1 lidet Egeskab med Laas og Nøgel		4	
1 Jernkachelovn	6	4	
1 jernbeslagen Ege-Halfkiste	2		
hvor udi fandtes den salig mands Gangklæder:			
1 blaa vadmels Kiortel	1		
1 Skindvest med Metalknapper	1		
1 brun vadmels do med Metalknapper		2	
1 hvid vadmels do		1	
1 gl. blaa vadmels Lifestøk med Malmknapper			12
1 par gl. Skindbuxer		2	
1 Hatt		1	12
1 par blaa Strømper			12
1 par gl. Skoe med Jernspænder		1	

6 stk. Tin	0 rd	4 mk	8 sk.
2 smaa Lysestager			6
1 Mangelfiel med behør			8
1 Træstoel			6
1 pot do			4

I den anden Stue:

3 blaastribede Over- og Underdyner	3	4	
2 par blaagarnslagener		4	
1 gul hiemgiort Omhæng		2	
1 opslagen Sengested			8
1 gl. Egekandebænk	1		
1 gl. Egebord		3	
1 Egeballie		1	8
1 Egekar paa 1 tdr.		3	
1 mindre do		1	
1 liden Egesmørballie			12
10 stau Kar		2	8
1 Spand			6
2 Stripper			6
1 Kierne			2
1 Flødbøtte			4
1 gl. do af Fur			2
1 half Tønde		1	12
1 gl. Hægel			2
1 Egetragt			2
1 gl. Sadel, Hynde og Bidsel		1	8
1 liden Kobberkiedel	2	2	
1 gl. Messingkiedel med Jerngrebe		1	
1 liden mindre do			8
1 Jernpande		2	
1 Riste			8
1 Ildskoul			2
1 Kiedelkrog			4
1 gl. grau Spade			12

I den anden Stue:

1 bøge Bagetrug			8
4 gl. Sæche		5	
1 Rock		2	
2 Hasper			12

1 Hørbrød

0 rd 0 mk 8 sk.

Den salig mand hans Værktøj:

1 gl. Høvlbænc	1		
3 lange Høvle med Jern	1		
16 smaa do og med Jern	4		
3 Plou do do			12
1 Kniftang	1		
1 Hammer			8
2 Dreiejern			8
3 File			12
2 Spegeboer og 1 Skaft			10
4 gl. Hugjern			12
1 liden Stichsaug			4
1 liden Riftang			2
1 Kridsnor			2
3 Nauer med Skafter	1		8
1 Limpotte	2		
1 bou Saug	1		
1 do	1		
1 mindre do			12
1 mindre do			8
1 do			8
1 Vinchel	1		
1 Jernhalfhage			10
1 breed Økse	1		8
1 syld Økse	1		8
1 Haandøkse			8
1 Jordhache med Skaft			12
1 bord Dreieplade			12
1 Firdeel			6

I Gaarden:

1 Haandqværn	3		
1 gl. Sælde			6

Bæster og Fæmon:

1 sortbrun Hoppe, 6 aar	4	4	
1 gl. brun Hoppe, 19 aar	2	2	4
1 sortbrun Koe, 8 aar	5	5	
1 sorthielmet Qviekalv	2		

6 Faar	2 rd	0 mk	0 sk.
2 Grise		1	8
1 Vogn med tilbehør	4		
1 Ploug med Skiær, Bagploug og Hiul		3	
1 Forch			8

Utorsken Korn i Laden:

1 tdr. Rug	2	4
2 tdr. Byg	3	2

I det øvrige findes kun, hvad behøves til Bæster og Husholdning.

Til indtægter beregnes saa ialt	83	2	2
---------------------------------	----	---	---

Boets udgiæld blev opgiørt at være ialt	82 rd	5 mk	12 sk.
---	-------	------	--------

Der blev saaledes intet til arvedeling mellem enchen og børnene, og skiftet blev afsluttet til alles tilfredshed med underskrifter af de implicerede.

Ane nr. 88

Peder Pedersen. Han døde i Brundt i 1758, blev begravet test grat act = 18. december 1758, i Skiød. Han var gift med Maren Pedersdatter.

Ane nr. 89

Maren Pedersdatter. Hun døde i Brundt i Skiød sogn den 31. august 1748 og blev begravet i Skiød.

Skifte efter Maren Pedersdatter:

Skifteforretning efter Peder Pedersens hustru, salig Maren Pedersdatter, som boede og døde i Brundt. Det afholdtes mandag den 30. september 1748 i Peder Pedersens huus og Stervboe. Til stede var enkemanden Peder Pedersen. Som arvinger er:

Peder Pedersen, 21 aar.

Peder Pedersen, 16 aar.

Anne Pedersdatter, gift med Peder Pedersen i Granslev.

Karen Pedersdatter, 13 aar, hiemme hos faderen, disse var da ogsaa til stede.

Paa de to umyndiges vegne var deres morbrødre, Jens Smed og Peder Smed af Lynge. Skiftet blev da mellem fader, børn og værende venner sluttet saaledes:

1. at faderen oplader gaarden for sin ældste søn, som gifver ham aarlig til ophold 2 tdr. rug, 6 skp. haure, 1 feed sviin paa 4 lispund vægt, 3 feede giæs, frie huusværelse og ildebrændsel, samt fodrer og græsser hans koe og 4 faar lige med sine egne og naar hand ved døden afgaaer forskaffer ham en sømmelig og skikkelig begravelse. Hvorimod den ældste søn, eller hvem paa den tiid gaarden besidder, alt hvis hans fader sig efterlader levende eller dødt, uden nogen skifte og deling med sine andre søskende.
2. giver den ældste søn sin broder den yngste Peder Pedersen udi fædre og mødrene arf 40 rd., som han betaler efterhaanden, enten med creaturer eller penge, naar hand bliver myndig og sin egen herre.
3. ligeledes giver han sin yngste og uforsørgede søster, som faderen er formynder for, naar hun ved giftemaal eller i andre maader bliver forsørget, 1 Seng og behøvende Klæder og omhæng i aldt for rede penge 26 rd, hendes faders kiste med bogstaver P.P.S.B. og aarstal 1718, hendes salig moders gangklæder, 1 Koe, 2 Faar. Sengen og Koen bliver i boet staaende hos broderen, til hun det behøver, men Kisten og Klæderne bliver hende leveret, naar hendes fader for godt synes, og de 2 Faar nyder hun straxen fra dato af, henstaaer hos ham og af hendes broder føder og græsser dem med sine egne.
4. Svigersønnen Peder Pedersen fra Grandslev erklærede paa egne og hustruens veigne at være fornøyet med, hvad han allerede havde faaet baade for fædre og mødrene arf, som hand intet videre forlangende i nogen maade af sine kiære svigerforældre.

Og som ingen havde videre at erindre blev dette skifte afsluttet og tilendebragt.

Datum Sternboet ut supra.

Søren Birch

Ane nr. 90

Mads Rasmussen Molboe, blev født i Skiød i 1702 og han døde samme sted den 7. maj 1773 (ifølge skifte).
Han var gift med Margrethe Sørensdatter.

Ane nr. 91

Margrethe Sørensdatter.

Skiftebrev efter Mads Rasmussen Molboe:

Anno 1773 den 7. juni blev der holdt skifte i Stervboet hos Mads Rasmussen: Molboes enche i gaarden i Skiød, med registrering og vurderingsforretning.

Tilstæde var enchen Margrethe Sørensdatter med tiltagen laugværge, Peder Pedersen af Skiød, og børnene:

Rasmus Madsen, 40 aar.

Christen Madsen, 26 aar.

Maren Madsdatter, 42 aar, gift med Peder Pedersen i Brundt, Skiød.

Anne Madsdatter, 34 aar, gift med smeden Christen Nielsen Schnedcher her i Skiød, alle nærværende.

Inden registrering og vurdering fandt sted, erklærede enchen, at hun vilde oplade gaarden til sin ældste søn, hvor hun saa skulde nyde ophold med huusværelse. Hun vilde saa give sin yngste søn til arvepart 1 Bæst af værdi 16 rd., 1 Koe af værdi 10 rd., 4 Faar, enten med eller uden Lam af værdi 4 rd., til et Sengested 10 rd., 2 Træstoele til 4 mk. Den ældste søn, hvis lod i lige part i gaardens effecter tilbød, at de maatte blive her paa gaarden og Creaturerne fodres og græsses uden udgift, saa længe til den yngste søn selv satte boe, og 40 rd. i penge.

De to svigersønner gav paa deres hustruers vegne afkald, da de var veltfredse med alt hvad de havde faaet udbetalt i baade fædre og mødrene arv ved deres ægteskabers indgaaelse.

Datum skiftestedet ut supra, 7. juni 1773 C. Andersen
paa egne vegne, Rasmus Madsen, Skiød paa egne vegne Christen Madsen, Skiød

Paa min hustrus vegne, Peder Pedersen, Brundt.
ligesaa do Christen Nielsen, Smed i Skiød

Afkald:

Paa min hustrue Maren Madsdatters vegne tilstaar jeg, underskrevne, Peder Pedersen boende i Brundt, at have annammet af mine kiære svigerforældre Mads Rasmussen Molboe og hustrue Margrethe Sørensdatter i Skiød, 1 Bæst, 1 Koe, 1 Qvie, 1 Sengsted, hvormed jeg findes velfornøjet, og haver intet videre enten i fædre eller mødrene arf af fordre, og derfor herved fuldkommen veltilfreds. Det samme afkald gælder for min hustrue Anne Madsdatter. Underskriver smeden Christen Nielsen, Peder Pedersen. - til vitterlighed

Søren Andersen Peder Pedersen.

Ane nr. 94

Knud Christensen. Det vides ikke hvor og hvornaar han er født, men han er død annunciat = 25. marts 1756 i Brundt i Skiød sogn. Han var gift med N.N.

Anr nr. 95

N. N., som døde i 1763. Hun blev begravet test visitat mariæ = 2. juli 1763 i Skiød, som salig Knud Christensens enche i Brundt.

Ane nr. 112

Christen Madsen.

Det vides, at han var gaardforpagter i Kragelund, under Vinderslevgaard.

Ane nr. 120

Niels Diurberg er formodentlig født i Sverige ca. 1691. Han blev stamfader til en stor degneslægt i Jylland, som kaldtes Dyreberg. Han døde i 1742 i Kvols og blev begravet 3. søndag efter paaske = 15. april 1742. Han var første gang gift med Karen Christensdatter.

Ane nr. 121

Karen Christensdatter. Hun er født omkring 1697. Hun var 30 aar, da hun døde, hun blev begravet 11. post trint 1727 i Kvols.

Niels Diurberg blev gift igen, men hans anden kone vides der ikke noget om. Hun var døbt ? Knudsdatter.

Ane nr. 124

Rasmus Pedersen blev født i 1699, han har været gift 2 gange.

Hans andet ægteskab var med Anne Povelstdatter.

Ane nr. 125

Anne Povelstdatter, der ligeledes blev født i 1699.

De blev trolovet dom trinitat 1742, og viet i Vinderslev kirke den 16. oktober 1742. Han var paa det tidspunkt enkemand og boede i Vinderslev, og hun kom fra Elkiær.

Forlovere ved deres bryllup var Niels Aggerskov af Elkiær og Christen Christensen af Skovhus.

Han døde i Vinderslev i 1759 og blev begravet 1. søndag i fasten = 4. marts 1759. Hun døde i Vinderslev 1751, blev begravet 1 post ephip = 10. januar 1751.

Ane nr. 126

Heinrich Henrichsen blev født 1695. Han døde i Vinderslev dom qvingvag = 17. februar 1765, 70 aar gammel.

Der er ikke fundet oplysninger om hans kone, eller andet om deres liv og virke.

Ane nr. 180

Rasmus Molboe var gift med Maren Christensdatter.

Ane nr. 181

Maren Christensdatter.

Rasmus Molboe døde i Skiød den 23, may 1730. Paa 30.dagen efter hans død blev der foretaget skifte.

Anno 1730 den 23. juni mødtes i Skiød paa den halfve gaard, som Rasmus Molboe iboede og fradøde til paafølgende skifte og deling

imellem enchen Maren Christensdatter og de i ægteskabet fødte børn, som ere:

Mats Rasmussen, 28 aar.

Christen Rasmussen, 26 aar.

Karen Rasmusdatter, 29 aar.

Søren Rasmussen, 16 aar.

Skifteforvalteren fra Bidstrup, ridefoged Christen Sommer med tiltagne vurderings- og vittterligheds mænd, Niels Møller og Peder Rasmussen, begge af Skiød, var til stæde sammen med enchen og hendes tiltagne laugværge, Knud Hendrichsen af Laarberg.

Paa den umyndiges vegne var til stæde som laugværge Niels Rasmussen, her af byen.

Registrering og vurdering som følger:

Bæster:

1 sortstiernet Hest, 13 aar	5	rd	4	mk	0	sk
1 sort do, 8 aar	5		2			
1 brunskimlet Hoppe, 9 år	6					
1 sort og brun do med føl, 7 aar	5					
1 do Hest, 15 aar	3					
1 brun Mærplag, 2 aar	4					
1 rødblisset do, 1 aar	2					

Fæe Høfder:

1 kulsort Koe	5					
1 blaahielmet do	4					
1 do do	4					
1 do do	4					
1 do	4					
1 sortgrimet do	4		3			
2 blakhjelmede Qvier	4					
1 do Stud	2		2			
1 do do	1		3			
2 spæde Kalfve	1		2			

Faar:

20 Faar	10					
14 Lam	2	5		8		
1 Vædder		3				

Sviin:

3 Søer

rd mk sk

3

8 Galt og Soepolte

6 4 0

Ænder:

2 Ænder og 7 Ællinger

0 rd 1 mk 4 sk.

Vogn og Plougredeksker:

1 Vogn med tilbehør

5

1 do do

4

1 gl do do

3

1 Plou med behør

2

3 Harver

1 2

1 Skiærknif med Kiste

2

2 Høleer

3

3 gl. do

5

2 store Nauer

6

2 mindre do

4

2 Spegebore med Skaft

4

4 gl. Øxer

3 1

1 Hiulbore

12

1 Høbore

8

1 Baandknif

8

1 liden Bousauge

8

I Storestuen fandtes:

1 Furblad med Foed af eg og fur

1 4

2 gl. Bænke af bøg

2

2 gl. Bøgestoele

12

1 Furkiste med Laas og Hængsler

2 2

1 fur Sengested

4

3 gl. Stripper

10

1 gl Flødebøtte

8

Kobber:

1 stor Kobberkiedel

5 2

1 mindre do

1 3 8

Tind:	rd	mk	sk
1 liden Smørtønde		12	
1 Tallerchen		8	
5 Staukar	1	12	
1 gl. Egekierne		8	
8 gl. Trætallerkener			
15 roed Gryder			
7 gl. Steenfade			
1 gl. Jernpande			
1 do Ildklemme			
2 Kiedelkroge			
1 glas Boutellie			
1 do Kurv			
1 Pibestoch			
1 pot Kande			
1 gl. Furhylde			
2 gl. Øll Halftønder			
1 gl. Bøgesaaer			

I Brøggerset:

- 1 gl. ege karl
- 1 mindre do
- 1 Ballie
- 1 mindre do.

Det ovenstaaende saa daarlig affotograferet, at det ikke kan læses, hvilke priser det er ansat til

1 gl. Egēseng	1	8	0
1 gl. Qværn med Sten og tilbehør		3	
2 gl. Lægener			12

I den liden Stue:

1 lidet gl. Eskebordblad med Foed	4		
1 gl. Sengested af bøg	1		
3 Solde			12
1 gl. Skieppe			4
1 gl. Sælde			8
1 gl. Hiulroch	1		
2 nye Sædeløb			6
12 Hampsæche nye og gamle	2	4	

Sengeklæder:	rd	mk	sk
1 rød olmerdugs Overdyne	2		
1 rødstribet bolster Underdyne	1	4	
1 blaastribet do	1	4	
1 rødstribet Olmerdugshovedpude	0	1	8
2 do		3	
2 Blaagarnslagener		4	
2 Dyner og 1 Pude do Olmerdugs	3	4	
3 Lagener		2	
2 Dyner, 2 Puder, 2 Lagener	3	4	8

Den salig mands Gangklæder:

1 ny blaa vadmels Kiortel	1	4	
1 gl. do		4	
1 ny Skindvest med Buxer	1	2	
1 ny rød vadmels Trøye		3	
1 hvid do		2	
1 blaa Brøstdug		2	
1 sort Hatt		1	4
4 par Strømper		2	4
1 par nye Skoe med Messingspænder		2	8
3 Hørgarnsskiorter	1		

den samlede sum beløber sig til 144 rd 2 mk

Derimod bliver udgifterne:

til besætning beregnes	40 rd		
Redskaber	9	4	8
Gaardens Brøstfældighed	16		

Lønninger samt de sidste udgifters beløb kan ikke læses.

Enchens Qwitteringsbog blev eftersat, alle skatter og landgilde og iøvrigt alt var rettelig clarerede.

I behold til deling bliver saa	63 rd 2 mk 10 sk
hvoraf enchen faar det halve	31 4 5
hver af sønnerne	9 6
og datteren	4 3 3

hvilke arvepenge indtil videre bliver staaende hos moderen, efter de umyndiges tilstaaelse, indtil enchen oplader gaarden til sin

ældste søn, Mads Rasmussen,

Naar det sker, skal følgende contract oprettes i forening:

At enchen skal, saa længe hun lever, nyde hendes fornødne underholdning med klæder og føde, samt varme, ligesom hun det tilforn haver haft det, og ligesom han selv haver det.

Skulde det hælde, at hun overlever baade sønnen og hans kone, da skal den eventuelle næste eier, love hende det samme som nu søn - nen Mads Rasmussen, nemlig fri husværelse og komme hende til hjælp med alt, eller give aarlig 10 skp. rug, 10 skp. byg og 4 skp. boghvede, 1 feed Svin samt 4 Faar at holde paa græs og fo - der, og det saa længe hun lever, mod at hvad hun efterlader sig af klæder og løsøre, skal stædets beboere udelt overlades, uden skifte.

Stervboet ut supra.

Som skifteforvalter paa herskabets vegne

Christian Sommer.

NB:

Hvis nogen under læsningen af denne Anetavle har undret sig over denne gammeldags retskrivning, og måske tror, at vi har stavet forkert, er dette ikke tilfældet.

Der er lagt megen vægt på at skrive-og stavemåden er akku - rat, som den forefindes i landsarkivet - og mange gange er der forskellig stavemåde på de samme ting, ja, selv endda nav - ne kan være stavet forskellig.

Med Anetavlens slutning går vi nu over til den nutidige retskriv - ning.



2. DEL

EFTERKOMMERE



Fik du et hjem, hvor ret og pligt og flid
blev sat til højbords i en vildsom tid,
hvor sand og ren og god var ædle ord,
og takken signede et nøjsomt bord.
Hvor slægtens kendingsord var op og frem -
- så tak dit hjem.

Fik du en far, hvis hånd var fast og mild,
hvis blik var karsk og stærk som hav og ild,
en solglad far, som rankede sig bedst,
når slid og sange skabte dagens fest;
ildnes du nu ved det, han en gang var -
- så tak din far.

Fik du en mor, som nynnede, mens hun stred,
så jævne ting fik skær af evighed,
en tapper mor, som bar sin byrde glad,
gav sjælen brød og kroppen dejlig mad;
træder du nu i hendes dybe spor -
- så tak din mor.

Fik du et hjem, hvor guds frygt præged alt,
og troen bar, den stund det rigtig gjaldt,
i Jesu navn et jordisk paradys,
hvor små og store sang Guds nådes pris,
hegnet af Fadervor og Herrens bud -
- så tak din Gud.

Svend Rehling.

Ligesom første afsnit i denne bog (Anetavlen) startede med en kort beskrivelse af Sine og Jens Jensen, vil det være naturligt at også andet afsnit begynder med at omtale disse to, da det er deres forfædre og efterkommere bogen handler om.

Jens Jensen blev som omtalt født den 12. februar 1852 i Vinderslev. Gift den 9. maj 1882 i Serup kirke med Laursine Knudsen, født den 30. december 1859 i Serup.

Ved giftermålet lejede de et hus i Pederstrup, (var indsiddere).

Jens Jensens far, Knud Henrik Jensen, havde en gård på Pederstrup bakke, kaldet Krathus. Her hjalp Jens med bedriften indtil giftermålet og i ca. et år efter, indtil de købte gård i Hesselskov i 1883.



Gården i Hesselskov omkring århundredskiftet.

Det var et slidsomt arbejde, de gik ind til, idet ejendommen, som de købte var meget forsømt, der var lyng, hede og sand. Men Jens Jensen havde mod på arbejdet, og begyndte at grave, pløje og opdyrke heden stykke for stykke. Senere kom Hedeselskabet til hjælp med fræsning og pløjning af jorden og der blev således efterhånden mange tønder land opdyrket.

I hjemmet er der opvokset 7 børn:

1. Ellen Marie.
2. Susanne Knudditte.
3. Petrine.
4. Marius (død som ganske lille)
5. Knud Henrik.
6. Ane Marie.
7. Maren.
8. Jørgine.



Sine Jensen med de 7 børn:
Fra venstre: Petrine, Knud Henrik, Sine Jensen, Marie, Knudditte, Maren, Ellen og Jørgine.

Ifølge de to nulevende, Marie og Jørgine, var der stor fattigdom i hjemmet, og som følge deraf var Sine og Jens Jensen meget nøjsomme. Jens Jensen kørte mælk i mange år til Vinderslev mejeri for at forbedre økonomien. Marie husker tydeligt, at mælkevoغن en nytårsaften blev kørt ned i dammen, og med megen møje og besvær fik Jens Jensen den trukket i land, så han kunne være klar til mælketuren næste dags morgen.

Bygningerne var stråtakte og i det lavloftede køkken var der indrettet en vinkelbænk, hvor familien om vinteren hyggede sig ved petroleumlampens skær. Om vinteren løb børnene med de store trætræsko på de mange mosehuller, som fandtes omkring ejendommen.

Skolegangen begyndte i Bederhøj skole (Stenholt), og senere i Frederiksdal, da skolen her blev bygget omkring århundredskiftet.

Lærer Pedersen, som virkede her i mange år som enelærer, underviste i alle fag 4 dage om sommeren og 6 dage om vinteren i den kakkelovsfyrede skolestue. Om vinteren gik de små børn til skole kun 2 dage om ugen, da mange havde en lang skolevej og turen selvfølgelig blev gennemført til fods, da der endnu ingen cykler fandtes, medens de store gik 4 dage om ugen i vinterhalvåret, da de om sommeren skulle hjælpe til med bedriften hjemme på gårdene. Børnene fik en grundig undervisning i regning, skrivning, bibelhistorie, danmarkshistorie, læsning og geografi samt sang. Der blev dengang sunget meget i skolerne.

Den eneste festlighed, børn og forældre blev indbudt til, var julefesten, som der blev set hen til som en stor årlig begivenhed. I hjemmet blev der bedt bordbøn juleaften. Med hensyn til kristendom, fortæller Jørgine, at mor hurtigt fandt sin plads i Indre Mission, mens far ikke kunne acceptere dette, han fulgte i hvert fald ikke mor til møderne.

Konfirmationsforberedelsen foregik i Kragelund præstegård hos pastor Sich. Der var langt at gå, især om vinteren kunne det være anstrengende. Pigerne havde sort kjole på til konfirmationen. (Marie fortæller, at hun på sin konfirmationsdag faldt i sin lange, sorte kjole).

Trods fattige kår mindes Marie og Jørgine hjemmet i Hesselskov med glæde og i taknemlighed. Det var et hjem, hvor der var sammenhold.

Knud Henrik overtog barndomshjemmet i Hesselskov i 1913 og Sine og Jens Jensen købte da en lille ejendom i Revl. Her døde Jens Jensen den 24. maj 1916, 64 år gammel. Han blev begravet på Vinderslev kirkegård.

Sine Jensen blev boende på den lille ejendom til 1923. Herfra flyttede hun til Pederstrup og boede en kort tid i den samme lejlighed, som ægteparret beboede det første år efter giftermålet. Senere flyttede hun ind i en anden lejlighed i Pederstrup, men i 1926 tog hun fast ophold hos datteren Knudditte, som da købte en lille ejendom på Pederstrup mark. Sine Jensen døde den 16. november 1942 og er ligeledes begravet på Vinderslev kirkegård.

1. Ellen Marie Jensen, født den 13. juni 1882 i Pederstrup. Hjemmedøbt den 22. juni og fremstillet den 16 juli samme år.

Faddere: Hun blev båret til dåben af sin faster Ellen Marie Jensen af Pederstrup, og gårdmand Jens Olesens kone ibid stod hos. Andre faddere var gdr. Knud Henrik Jensen og husmand Hans Jensen af Pederstrup samt husmand Jens Madsen af Serup.

I sin ungdom havde Ellen forskellige pladser på egnen. Sidst tjente hun hos gdr. Jens Bjørn, "Fladbjerggård" i Mausing

Løbe-No. *X93*

Kommunens Skatteprocent er: 3.
Den personlige - - : 5,2

Fr. *Ellen Jensen
h. Jens Bjørn
Mausing.*

har for Aaret 1906—7 at betale i Kommuneskat:

	Kr.	Øre
efter Hartkorn		
„ Ejendomsskyld	2	08
„ Formue og Lejlighed		17
Vederlag for Højtidsoffer og Kirkens Opvarmning		
Ialt	2	Kr. 25' Øre.

Skatten forfalder til Betaling d. 1 April, 1 Juli, 1 Oktober 1906 og 1 Januar 1907 hver Gang med en Fjerdedel.

Hinge-Vinderslev Sogneraad, den 25 April 1906

P. Nørskov Jensen,
Formand.

Dette var, hvad en tjenestepige blev sat til i skat på den tid!

Ellen Marie Jensen blev den 22. marts 1907 viet i Kragelund kirke til boelsmand Erik Kristian Eriksen, søn af Jens Kristian Eriksen og hustru, Kirsten, født Iversen, Funder.



Ellen og Kristian Eriksen

Kristian Eriksen blev i 1904 enke med to små piger, Kristine og Ingrid på henholdsvis 3 og $1\frac{1}{2}$ år. Det var således en stor opgave for den unge Ellen at blive mor for to børn. En opgave, hun på skønneste måde varetog i årene fremover.

Der opvoksede foruden de to nævnte piger en børneflokk på 12 på den forholdsvis lille ejendom, som dog blev større, idet Kristian Eriksen købte og opdyrkede mere jord, således, at da han i 1953 afstod gården til sønnen Holger, havde 30 tønder land..

Kristian Eriksen var en mand med sine faste meninger og med en god indsigt i mange ting. Dette bevirkede, at han i årenes løb fik tildelt flere forskellige tillidshverv. Han var således i to perioder medlem af Kragelund sogneråd, medlem af menighedsråd og skolekommission m.v. Ved afståelsen af gården i 1953 købte Ellen og Kristian Eriksen hus i Brogade i Kjellerup. Her nød de deres otium og glædede sig over at kunne se tilbage på et langt og virksomt liv. Sygdom slap de ikke for, idet Ellen efter et par års sygdom døde den 23. maj 1958 i sit gamle hjem i Frederiksdal, hvortil de flyttede efter et sygehusophold. Kristian Eriksen døde den 17. december samme år på Kjellerup sygehus. De ligger begravet på Hørup kirkegård.



Ellen og Kristian Eriksens gård, Charlottenlundvej 32

De har følgende børn:

11. Knuditte Kristine Eriksen, født den 21. oktober 1901 i Frederiksdal, datter af Erik Kristian Eriksen og hustru, Ane Marie, født Christensen. Kristine tjente forskellige steder på egnen som ung, indtil hun blev gift den 15. april 1924 i Vinderslev kirke med landmand Niels Jensen, født den 18. december 1894 i Lysdal, Pederstrup, Vinderslev sogn, søn af Anders Kristian Jensen og hustru Karoline, født Vindum, Lysdal.

Ved giftermålet købte Niels Jensen barndomshjemmet af sin søster Maren Jensen, som var ugift og blev boende hos Kristine og Niels indtil sin død. På grund af sygdom købte ægteparret hus i Pederstrup by i 1956 og solgte ejendommen til sønnen Johannes.

Niels Jensen døde den 3. november 1965 og ligger begravet på Vinderslev kirkegård. Kristine blev boende ene i huset, indtil sommeren 1977, da hun solgte huset og lejede en lejlighed i Vinderslev.



Kristine og Niels Jensen.

Kristines adresse er: Vinderslevholm vej 16, 8620 Kjellerup
De har 6 børn:

111. Anders Kristian Jensen, født den 21. marts 1925 i Pederstrup.

Efter 7 års skolegang i Mausing skole tjente Kristian Jensen forskellige steder ved landbruget. Soldat i Næstved 1947.

Gift den 10. august 1957 i Ilskov kirke med Anna Østergård, født den 18. december 1928, datter af gdr. Peter Østergård og og hustru, Marie, født Nielsen, Agerskov.

Ægteparret byggede hus på Peter Østergårds jord, Gedhusvej 22, Agerskov.

Kristian virkede som entreprenør i en årrække, men arbejder nu ved tømrerfaget.

De har 2 børn:

1111. Niels Peder Østergård Jensen, født den 2. januar 1960.
Går i skole i Bording Centralskole.

1112. Inger Marie Østergård Jensen, født den 2. november 1963. Skoleelev i Bording.

112. Knud Aage Jensen, født den 2. januar 1927 i Pederstrup,
Vinderslev sogn.

Efter 7 års skolegang i Mausing skole, tjente Aage Jensen forskellige steder ved landbruget og aftjente sin værnepligt i Karup i 1949.

Gift i Vinderslev kirke den 8. november 1950 med Ellen Vindum, datter af gdr. Søren Vindum og hustru, Louise, født Mogensen, Maa-sing.

Ellen og Aage Jensen købte ved giftermålet en ejendom i Voel, men Aage blev efter ca. 5 års forløb ansat som slagteriarbejder på Herning Svineslagteri. Her virker han endnu, men efter en årrække som tidsstudietekniker er han nu driftsleder samme sted. De boede i flere år i Poulsgade 51 men flyttede senere til Mågevej 3, Herning, hvor de stadig har deres hjem.

Ellen har tidlige været medhjælper i en skotøjsforretning i Herning, men er nu hjemmegående.

De har 2 børn:

1121. Lisbeth Vindum Jensen, født den 15. oktober 1951 i Voel. Efter at have taget realeksamen i Herning i 1969 og handelseksamen 1970 blev hun ansat som elev i Landmandsbanken, Herning.



Lisbeth og Leif Andersen med den lille Søren

Lisbeth blev gift i Sct. Johannes kirke i Herning den 14. juli 1973 med kontorassistent Leif Andersen, født den 18. april 1948 i Esbjerg, søn af fiskeskipper Gunnar Andersen og hustru, Inga, født Hansen, Esbjerg. Leif Andersen var ved giftermålet ansat hos en autoforhandler i Ikast, og ægteparret bosatte sig i Ikast. Lisbeth er nu ansat i Den danske Bank i Ikast og Leif ved den kommunale administration i Ikast. Adresse: Haslevej 16, 7430 Ikast.

De har 1 barn:

11211. Søren Vindum Andersen, født den 29. januar 1975.



Ellen og Aage Jensen

1122. Birgit Vindum Jensen, født den 3. december 1954 i Voel.

Efter realeksamen tog Birgit studentereksamen fra Herning Gymnasium i 1974. Lægeseekretæreksamen i Århus i 1975 og virkede derefter en tid som lægeseekretær ved Århus kommune.

Er nu sygeplejeelev på Århus Kommunehospital.

Adresse: Mindebrogade 3111, 8000 Århus C.

113. Karl Johannes Jensen, født den 28. marts 1931 i Pederstrup.

Efter endt skolegang i Mausing skole 7. klasse, tjente Johannes forskellige steder på egnen ved landbruget. Soldat i Karup 1952-53. Elev på Tommerup højskole vinteren 1953-54.

Gift i Vissenbjerg kirke på Fyn den 19. maj 1956 med Rigmor Lehrmann Nielsen, født den 30 oktober 1935 i Vissenbjerg, datter af handlende P. Nielsen og hustru, Katrine, født Lehrmann, Vissenbjerg.

Rigmor og Johannes Jensen overtog ved giftermålet barndomshjemmet i Pederstrup, Tøndborgvej 42.

Johannes Jensen driver det som kvægløst landbrug og har arbejde på en finércentral i Kjellerup.

Rigmor har deltidsbeskæftigelse på Vinderslev plejehjem.



Rigmor og Johannes Jensen

De har 3 børn:

1131. Poul Erik Jensen, født den 31. juli 1957 i Pederstrup.

Efter skolegang i Vinderslev skole tog Poul Erik realeksamen fra Kjellerup og senere handelseksamen fra Viborg Handelsskole. P.T. H.H.-studerende på Viborg Handelsskole.

1132. Anna-Bente Jensen, født den 21. oktober 1958 i Pederstrup.

Skolegang i Vinderslev. Realeksamen fra Kjellerup kommuneskole. p.t. 2. g. på Th. Langs Gymnasium, Silkeborg.

1133. Ingerlise Jensen, født den 7. juni 1963 i Pederstrup.

Skoleelev i Vinderslev.

114. Anna Marie Jensen, født den 24. maj 1933 i Pederstrup.

Skolegang i Mausing skole til 7. klasse, hvorefter Anna Marie var i huset flere steder, indtil hun den 12. september 1953 blev viet i Vinderslev kirke til boghandlermedhjælper Vagn Aage Hansen, født den 28. november 1927 i Silkeborg, søn af Kristian Hansen og hustru, Martha, født Rask, Silkeborg.



Anna Marie og Vagn Hansen

Forinden giftermålet blev Vagn Hansen ansat hos en boghandler i Fredericia, hvor ægteparret stadig bor. Vagn har dog forlængst lagt sit fag på "hylden", og er ansat ved postvæsenet i Fredericia. Anna Marie havde i en år-række selvstændig papir- og legetøjsforretning i Fredericia. Er nu beskæftiget som hjemmehjælper ved Fredericia kommune. Adresse: Chr. Richardtsvej 32 b, Fredericia. De har 2 børn:

1141. Erling Lysdal Hansen, født den 30. november 1956 i Fredericia.

Realeksamen 1974, HF-eksamen 1976. p.t. lærerstuderende på Kolding Seminarium.

1142. Flemming Lysdal Hansen, født den 21. oktober 1961 i Fredericia.

Realeksamen 1978. Har i flere år været medlem af Kristianskirkens drengekor.

115. Karen Margrethe Jensen, født den 30. november 1936 i Pederstrup. Skolegang i Mausing skole til 7. klasse.

Karen Jensen havde plads i huset forskellige steder og blev så husbestyrerinde hos gdr. Henry Vindum, Mausing.

Blev viet i Herning kirke den 11. februar 1967 til gdr. Henry Vindum, født den 4. august 1930 i Mausing, søn af gdr. Søren

Vindum og hustru, Louise, født Mogensen. De har Henrys barndomshjem.

I ægteskabet er der 1 barn:

1151. Steen Vindum, født den 5. september 1967 i Mausing. Går i Vinderslev skole.

116. Svend Peder Jensen, født den 16. september 1943.

Efter 7 års skolegang i Mausing tjente Svend en tid ved landbruget. Kom i smede- og maskinarbejderlære i Bording Kirkeby, hvor han blev udlært i 1964.

Svend Jensen har i flere år virket som langturschauffør i et firma i Fredericia, hvor han bor.

Adresse: Jens Baggesensvej 15 b, 7000 Fredericia.

Margit Kobbel, født den 12. maj 1947, datter af Anton Kobbel og hustru, Henny, født Christensen.

De har 2 børn:

1161. Mariann Kobbel, født den 25. april 1968. Går i Skjoldborgvejens skole.

1162. Thomas Kobbel Jensen, født den 16. november 1976.

12. Ingrid Margrethe Eriksen, født den 28. februar 1903 i Frede-

riksdal, Kragelund sogn. Ingrid havde forskellige pladser på egnen i de unge år, indtil hun den 15. april 1926 blev gift i Vinderslev kirke med gårdejer Laurids Kristiansen, født den 28. marts 1899, søn af gdr. Kristian Andersen Kristiansen og hustru Marie Kirstine, født Jacobsen, Vinderslev Nørregård.

Efter giftermålet bosatte Ingrid og Laurids Kristiansen sig i Charlottenlund, Kragelund sogn, hvor de købte en mindre ejendom. I 1937 overtog de Laurids' barndomshjem, Vinderslev Nørregård.

Laurids Kristiansen har gennem årene haft forskellige tillidshverv. Han var således medlem af Vinderslev menighedsråd i 8 år, fra 1945 til 1953 og medlem af Vinderslev sogneråd fra 1946 til 1954 - og har deltaget i det kirkelige arbejde ud-

fra Indre Mission. I 1968 overtog sønnen, Kristian, gården og Laurids og Ingrid byggede hus i Vinderslev, Tulipanvej nr. 1.

Ingrid døde den 18. juni 1972 og ligger begravet på Vinderslev kirkegård. Laurids bor stadigvæk i huset sammen med en bror, Marius Kristiansen.



Ingrid og Laurids Kristiansen

I ægteskabet er der 4 børn:

121. Kristian Kristiansen, født den 25. august 1927 i Char-

lottenlund, Kragelund sogn. Kristian gik i Frederiksdal skole, indtil familien i 1937 flyttede til Vinderslev, og fortsatte så skolegangen i Vinderslev skole.

Kristian Kristiansen har altid virket ved landbruget, men var dog i vinteren 1948-49 elev på Tommerup højskole. Sin værnepligt aftjente han i 1949-50.

Kristian blev gift den 9. januar 1960 i Karstoft kirke med Edith Jacobsen, født den 6. september 1933, datter af gdr. Martin Jacobsen, Døvling og hustru, Kathrine, født Hansen. Edith og Kristian Kristiansen købte ved giftermålet en ejendom

i Faurholt ved Ikast, hvor de virkede til 1968, da de overtog Kristians barndomshjem, Vinderslev Nørregård.



Edith og Kristian Kristiansen med børnene

De har 4 børn:

1211. Preben Laurids Kristiansen, født den 25. maj 1961 i

Faurholt. Efter skolegangen i Vinderslev skole, var Preben et år elev på realskolen i Kjellerup og fortsatte derefter i realafdelingen på Hellebjerg Idrætsungdomsskole fra august 1976.

1212. Jens Martin Kristiansen, født den 6. juni 1963 i Faurholt. Skolegang i Vinderslev.

1213. Poul Erik Kristiansen, født den 8. juli 1966 i Faurholt.

1214. Lisbeth Karin Kristiansen, født den 5. oktober 1969 i Vinderslev.

122. Anna Marie Kristiansen, født den 18. juni 1930 i Charlottenlund, Kragelund sogn.

Anna gik i Vinderslev skole og havde forskellige pladser i huset såvel i Jylland som på Sjælland. I 1950 var Anna Kristiansen elev på Tommerup højskole.

Gift den 4. december 1956 i Thorning kirke med husmand Henry Boye Thomsen, Thorning, født den 10. oktober 1920, søn af landpost Thomas Kristian Thomsen, Thorning, og hustru Juliane, født Pedersen.

Henry havde nogle år før giftermålet overtaget sit barndomshjem giftermålet overtaget sit barndomshjem, Blichersvej 65, Thorning.

I 1964 fik Anna ansættelse på Thorning telefoncentral og virkede her indtil november 1967, da centralen blev nedlagt. Anna var en kort tid ansat på Føtex i Silkeborg, og har nu i en årrække været ansat som kontorassistent på "Dan-Æg" i Thorning.

De har 3 børn:



Anna og Henry Thomsen

1221. Lise-Lotte, født den 10. juli 1953.

Efter skolegang i Thorning skole, sluttede Lise-Lotte sin skolegang med 10. klasse på Hellebjerg Idrætsungdomsskole.



Lise-Lotte og Kaj Olesen

Blev udlært i manufakturforretning i Kjellerup.

Gift den 11. juni 1976 i Sunds kirke med chauffør Kaj Olesen, søn af fabriksarbejder Knud Olesen og hustru, Grethe, Sunds.

Bor på Linåvænget i Sunds.

De har 2 børn:

12211. Lars Boye Olesen, født den 8. oktober 1972.

12212. Jacob Boye Olesen, født den 1. november 1976.

1222. Julle Margrethe Thomsen, født den 17. januar 1958 i

Thorning.

Efter 10 års skolegang i Thorning kom Julle i huset i Herning og gik samtidig på Teknisk skole i Holstebro. Julle er nu smørrebrødselev på et hotel i Herning.

1223. Elise Thomsen, født den 3. april 1962 i Thorning -

død den 11. marts 1967. Er begravet på Thorning kirkegård.

123. Inger Kristiansen, født den 3. juni 1936 i Charlottenlund,

Kragelund sogn.

Efter skolegang i Vinderslev skole havde Inger plads i huset, til hun i sommeren 1955 var elev på Tommerup højskole.

Gift i Vinderslev kirke den 17. september 1955 med land-



Inger og Kristian Lodahl med børnene

mand, Hans Kristian Frederik Lodahl, født den 10. maj 1927, søn af gdr. Laurids Lodahl, og hustru Ninna, født Thomsen, Sinding.

Inger og Kristian Lodahl overtog ved giftermålet Kristians barndomshjem, men efter nogle års forløb forpagtede de jorden ud, og Kristian arbejdede blandt andet en tid som tømrer. Kristian Lodahl er nu ansat som gartner og portør ved Herning sygehus. Inger har fået uddannelse som sygehjælper og var ansat på et plejehjem i Ikast, men er nu ansat på et nyopført sygehjem i Herning.

Deres adresse er: Remmevej 12, 7400 Herning.

De har 3 børn:

1231. Henrik Lodahl, født den 2. oktober 1956 i Remme, Sinding sogn.

Efter realeksamen på Hellebjerg Idrætsungdomsskole og 1 års handelskursus på Herning Handelsskole blev Hen- ansat som elev i Midtbank i Herning i 1974, og her virker han stadig.

1232. Hanne Lodahl, født den 4. august 1959 i Remme.

Hanne Lodahl tog realeksamen på Hellebjerg Idrætsungdomsskole i 1976 og handelseksamen fra Herning Handelsskole i 1977, hvorefter hun begyndte sin uddannelse på advokatkontor i Herning.

1233. Erland Lodahl, født den 24. oktober 1967 i Remme.

124. Asta Kristiansen, født den 12. august 1946 i Vinderslev.

Efter skolegangen i Vinderslev skole, tog Asta niende klasse i Kjellerup, og blev derefter ansat som elev på Kjellerup Maskinfabrik og er stadig ansat der som kontorassistent.

Gift den 14. oktober 1967 i Vinderslev kirke med maskinarbejder Verner Jensen Rask, født den 31. december 1939 i Thorning, søn af gdr. Jørgen Rask, og hustru, Kirstine, født Eskildsen, Thorning.

Verner Rask blev udlært som maskinarbejder på Kjellerup Maskinfabrik, hvor han stadig er ansat.

Adresse: Pilevænget 6, 8620 Kjellerup.

De har 1 barn:

1241. Mette Rask, født den 25. april 1973 i Kjellerup.



Asta og Verner Rask

13. Ane Marie Eriksen, født den 11. maj 1909 i Frederiksdal

Efter syv års skolegang i Frederiksdal skole og efter konfirmationen havde Ane plads i huset på forskellige gårde på egnen, indtil hun den 11. november 1932 blev gift i Hørup Kirke med Kristian Poulsen (landmand) født den 1. juli 1909. Kristian Poulsen er søn af murer Niels Poulsen og hustru Ida, Krabbesgade i Kjellerup. Efter giftemålet bosatte Ane og Kristian Poulsen sig i Charlottenlund, på den ejendom, som de siden har beboet.



Ane og Kristian Poulsen

Ved siden af at drive landbrug har Kristian Poulsen arbejdet forskellige steder, således under 2. verdenskrig i tørvevosen, og siden i mange år arbejdet på Charlottenlund savværk.

Kristian Poulsen har gennem årene aktivt deltaget i det kirkelige liv på egnen. Han var i årene fra 1946 til 1954 medlem af Kragelund menighedsråd og fra 1949 til 1955 var han formand for KFUM i Mausing.

Deres adresse er: Charlottenlundvej 30, 8620 Kjellerup.

De har 6 børn:

131. Hans Erik Poulsen, født den 5. maj 1935 i Charlottenlund.

Efter syv års skolegang var Hans elev på Hoptrup ungdomsskole og havde derefter forskellige pladser ved landbruget. Militærtjenesten blev aftjent i Holstebro ved Dragonregimentet. I året 1956-57 var Hans elev på Tommerup højskole og havde derefter plads på højskolens gård, indtil 1959 hvor han da tog plads som landbrugsmedhjælper hos Ejner Moeslund i Iller og her lærte han sin hustru at kende.



Anna og Hans Poulsen med børnene

Hans blev gift den 15. april 1961 i Grønbæk kirke med Anna Pedersen, født den 16. marts 1939, datter af gdr. Johannes Pedersen, Mildalsgården, Ans, og hustru Kristine Pedersen, født Pedersen.

Efter giftermålet overtog Anna og Hans Poulsen "Mildalsgården", Annas barndomshjem, som de drev indtil 1972, da de købte en anden gård i Ans, "Skovshåb".

Anna og Hans har gennem årene deltaget i det kristelige ungdomsarbejde indenfor KFUM og K. i Ans, og Anna var gennem flere år spejderfører for KFUK spejderne i Ans.

Deres adresse er: Ømosevej 3, 8643 Ans by.

De har tre børn:

1311. Kirsten Poulsen, født den 31. marts 1962 i Ans.

1312. Karin Poulsen, født den 15. september 1964.

1313. Birthe Poulsen, født den 10. december 1970.

132. Ida Poulsen, født den 28. maj 1937 i Charlottenlund,

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal tog Ida plads i huset, først hos sin bedstefars, derefter Tange Skovgård og hvilehjemmet "Bethel", Ans.

I året 1956 var Ida elev på Tommerup højskole, hvorefter hun rejste til København og blev søsterelev på Skt. Lukasstiftelsen og senere blev hun prøvesøster og påbegyndte sin sygeplejeuddannelse, som afsluttedes med eksamen på Hammel sygehus den 1. juni 1961. Ida Poulsen virkede derefter en tid som assistent på Kjellerup sygehus.

Den 7. oktober 1961 blev Ida gift i Hørup kirke med landmand Arne Pedersen, født den 12. april 1938, søn af gdr. Søren Peder Pedersen, Iller, og hustru Karoline, født Christensen.

I de første år efter giftermålet var Arne Pedersen medhjælper hos sin far på Iller Mosegård, som Arne og Ida overtog til januar 1973.



Ida og Arne Pedersen med børnene

Arne har været livlig engageret i idrætsarbejdet indenfor KFUM og K. i Iller, og Ida er nu afløser ved hjemmesygeplejen i Kjellerup kommune.

Deres adresse er: Hedevej 10, Iller, 8643 Ans by.

De har 3 børn:

1321. Birgit Pedersen, født den 29. november 1962 i Iller.

1322. Svend Erik Pedersen, født den 18. juni 1966 i Iller.

1323. Henrik Pedersen, født den 3. marts 1970 i Iller.

Børnene går i Ans skole.

133. Niels Kristian Poulsen, født den 20. august 1945 i Charlottenlund.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal skole, har Niels Kristian haft forskellige pladser som landbrugsmedhjælper. Først to år hos sin morbror Holger Eriksen, og derefter 2 år hos Johannes Vognbjerg i Skjern. Niels Kristian aftjente sin værnepligt ved Kongens fodregiment i Fredericia fra 1964 til 1. januar 1966. Efter endt soldatertid elev på Tommerup højskole 1966-67, hvorefter han tog ophold på Hammerum landbrugsskole i vinteren 1968-1969. Efter landbrugsskoleopholdet havde Niels Kristian plads i Ikast som fodermester i 1½ år.

Gift den 14. november 1970 i Fabjerg kirke med Bodil Krogh, født den 1. juli 1950 i Stagstrup sogn, Thy, datter af Henry Krogh og hustru, Nora, født Kusk.

Efter giftermålet tog Niels Kristian plads som fodermester hos Ejner Sørensen, Haurbak, ved Kjellerup, hvor de var i ca. 2 år, indtil ægteparret i 1972 købte gård i Iller. (Iller Hedegård) Bodil arbejdede de første år som kokkepige på Grauballe hvilehjem.

Bodil og Niels Kristian har begge været med i bestyrelsen for KFUM og K i sognet.

Deres adresse er: Iller Hedegård, Iller Byvej 44, 8643 Ans.



Bodil og Niels Kristian Poulsen

De har 3 børn:

1331. Gert Poulsen, født den 8. december 1971.

1332. Lene Poulsen, født den 26. juli 1973.

1333. Lisbeth Poulsen, født den 12. oktober 1974.

134. Ellen Poulsen, født den 17. marts 1947 i Charlottenlund.

Efter 5 års skolegang i Frederiksdal skole, kom Ellen til "Kornmod" i Silkeborg, hvor hun tog realeksamen i året 1963. Fra februar 1964 kom Ellen et år i huset i Silkeborg, hvorefter hun tog ophold på den udvidede Højskole i Haslev.

Efter højskoleopholdet var Ellen $\frac{1}{2}$ år på "Erritsøhus" børnehjem ved Fredericia, hvorefter hun kom på et fritidshjem i Silkeborg.

I 1969 påbegyndtes uddannelsen til fritidspædagog på det socialpædagogiske seminarium i Ikast. afsluttet med eksamen i 1969.

Efter endt uddannelse blev Ellen ansat ved det kommunale skolevæsen i Ikast som børnehaveklasseleder, hvor hun stadig virker.

Gift den 4. juli 1970 i Vinderslev kirke med Lars Christian Møller Lauridsen, søn af gdr. Jens Peder Lauridsen "Broholm" Tulstrup, og hustru Poula, født Andersen.

Christian er ansat som assistent ved Midtbank i Herning, og arbejder ved bankens afdeling i Sunds.



Ellen og Kristian Lauridsen med børnene

Ellen arbejder med KFUK' Y.A. i Ikast og Christian er søndagsskoleleder i Tulstrup og har gennem flere år været med i KFUM og K.s bestyrelse i Ikast, samt gjort et stort arbejde indenfor det lokale Blå Kors i Ikast.

Deres adresse: Ternevej 22, 7430 Ikast.

De har 2 børn:

1341. Peter Møller Lauridsen, født den 12. februar 1974.

1342. Lars Lauridsen, født den 12. maj 1977.

135. Knud Poulsen, født den 19. august 1951 i Charlottenlund.

Efter seks års skolegang i Frederiksdal skole, blev central-skolen i Kragelund bygget og her gik Knud det sidste år i folkeskolen. Derefter fortsattes undervisningen på "Kornmod" i Silkeborg og herfra tog han realeksamen i 1969.

Samme år påbegyndtes læretiden som tømrer hos Jens Kirkegård i Ans. I læretiden boede Knud hos Anna og Hans Poulsen på "Mildalsgården".

Knud Poulsen blev udlært som tømrer til april 1973 og aftjente sin værnepligt ved Sønderjyske Artilleriregiment, Varde.

Gift den 18. december 1971 i Ikast kirke med Bente Møller Lauridsen, født den 28. april 1951, datter af gdr. Jens Peter Lauridsen, "Broholm", Tulstrup og hustru Poula, født Andersen.



Bente og Knud Poulsen med børnene

Bente er uddannet som sygeplejerske fra Herning sygeplejerskole og arbejder nu som sådan ved lægehuset i Ikast. Knud er engageret i KFUM og K's arbejde i Ikast, såvel i civilafdelingen som idrætsafdelingen.

I juni 1975 påbegyndte Knud Poulsen selvstændig tømrervirksomhed i Ikast.

Deres adresse er: Broholmvej 32, 7430 Ikast.

De har 2 børn:

1351. Carsten Poulsen, født den 23. februar 1974.

1352. Jørgen Poulsen, født den 23. februar 1976.

136. Martin Johannes Poulsen, født den 26. februar 1956 i Charlottenlund, Kragelund sogn.

Efter endt skolegang i Frederiksdal og Kragelund kom Martin til Søndergades skole i Silkeborg, hvor han tog realeksamen i 1973.

Efter endt skolegang arbejdede Martin hos en entreprenør i Vinderslev, og i vinteren 1975 var han elev på Nørre Nissum højskole. Derefter fik Martin arbejde hos en entreprenør i Kragelund, indtil han i maj 1977 fik arbejde i Ikast.



Lene og Martin Poulsen

Gift i Hørup kirke den 23. juli 1977 med Lene Kristoffersen, datter af Karen og Martin Kristoffersen, Fuglemosevej, Kjellerup.

Deres adresse er: Kærsgårdsvej 24, 8600 Silkeborg.

14. Signe Eriksen, født den 20. oktober 1910 i Frederiksdal.

Efter syv års skolegang i Frederiksdal skole havde Signe plads i huset forskellige steder, indtil hun i sommeren 1940 havde ophold på den udvidede Højskole i Haslev.

Derefter læste Signe i to år på menighedsskolen "Marthabo" i København, 1940-42, og blev derefter ansat som KFUK-sekretær i Rønne, Bornholm. Her lærte hun sin mand, Niels Peter Sørensen, at kende, han var på det tidspunkt ansat som kredssekretær for KFUM og K. på Bornholm og KFUM-sekretær i Rønne med bopæl der.

Niels Peter Sørensen er født den 3. november 1905 i Vor Frue sogn, i Svendborg, søn af skrædder Vilhelm Sørensen og hustru, Amalie, født Jensen.

Efter at Niels Peter Sørensen havde afsluttet sin skolegang i Borgerskolen i Svendborg, kom han i lære som møbelsnedker i Svendborg og blev udlært indenfor faget i 1925.

Derefter arbejdede Niels Peter som svend i Randers og var i to vintre ansat som bestyrer på KFUM's sociale arbejdes hjem for arbejdsløse i Randers.

I 1932 blev han ansat som KFUM-sekretær i Nakskov, til han i 1942, som omtalt, blev kredssekretær på Bornholm.

Signe og Niels Peter Sørensen blev gift i Vinderslev kirke den 6. november 1944, og var den første tid bosat på Bornholm. Den 1. november 1945 blev Niels Peter ansat som lokal- og kredssekretær for Haderslev og Haderslevkredsen, med bopæl i Haderslev.

Den 1. april 1948 fik Niels Peter Sørensen ansættelse som kordegn og kantor ved Sct. Peders kirke i Slagelse - og bønholder og kan-



Signe og Niels Peter Sørensen

tor ved Slagelse Gammel- og Ny Kloster. Signe Sørensen var i flere år ansat som medhjælper for sin mand ved kirkekontoret.

Den 1. november 1975 blev Niels Peter Sørensen pensioneret, men ægteparret har stadig deres bopæl i Slagelse.

Deres adresse er: Sct. Jørgensgade 34, Slagelse.

De har 3 børn:

141. Birte Sørensen, født den 13. august 1945 i Rønne.

Birte tog realeksamen i Slagelse i 1962 og studentereksamen i København 1966.

Gift i Sct. Peders kirke i Slagelse den 25. juni 1966 med stud. teol. Jon Andersen, født den 3. september 1938 i Frederiksberg, Sct. Thomas sogn, søn af civilingeniør Rolf Andersen og hustru, Ingeborg, født Wamberg.



Jon Andersen

Sune

Johannes

Birte Andersen

Jon bestod teologisk embedseksamen i 1968 og virker som seminarieadjunkt på Jonstrup seminarium, med undervisning i kristendomskundskab.

Birte bestod teologisk embedseksamen i januar 1977, og blev ordineret den 29. marts 1977, og konstitueret for et halvt år som præst ved Vridsløselille og Herstedvester fængsler. Fra 1. april 1978 er Birte Andersen ansat som residerende kapellan ved Lundehus kirke i København.

Deres adresse er: Joakim Larsensvej 16^{II}, Frederiksberg.

De har 2 børn:

1411. Johannes Wamberg Andersen, født den 29. oktober
1968 i Gentofte sogn.

1412. Sune Wamberg Andersen, født den 9. maj 1973 i
Frederiksberg, Godthåbs sogn.

142. Mogens Sørensen, født den 24. april 1949 i Slagelse, Sct.
Mikkels bysogn.

Skolegang i Slagelse og i 1968 tog Mogens studentereksamen
fra Slagelse gymnasium.

Mogens læser nu til cand. mag. i dansk og historie ved År-
hus universitet.

Gift den 20. juni 1970 i Vejlbj kirke på Fyn med Else Schjødt
Laursen, født den 19. maj

1948 i Fredericia, Sct. Michael-
is sogn, datter af optiker Kri-
stian Laursen og hustru Ester
Kirstine Schjødt, f. Jørgensen.

Else tog studentereksamen i
Fredericia og begyndte derefter
studierne på Haslev seminarium,
hvorfra hun dimitterede i 1971.

Else er ansat som lærer ved Ro-
ugsø Centralskole i Ørsted.

Deres adresse er:
Bodevej 8, Ørsted.

De har 2 børn:



Else og Mogens Sørensen

1421. Anne Kirstine Schjødt Sørensen, født den 18. marts
1973 i Århus, Sct. Johannes sogn.

1422. Torben Schjødt Sørensen, født den 1. september 1977
i Randers, Sct. Peders sogn.

143. Svend Erik Sørensen, født den 17. juni 1951 i Slagelse,

Sct. Mikkels bysogn.

Skolegang i Slagelse. Studentereksamen fra Slagelse gymnasium i 1970. Svend Erik virkede nogle år i ulandsfore-



Birthe og Svend Erik Sørensen

ningen "Svalerne" som kasserer og medarbejder ved foreningens blad og begyndte i 1972 at studere på Landbohøjskolen på Frederiksberg, hvor han i 1976 tog eksamen som cand. agro og blev derefter ansat på Landøkonomisk Driftsbureau i Valby, hvor han indsamlede og bearbejdede materialet til "Landbrugspriserne 1976-77" og udarbejdede meddelelsen.

1. oktober 1977 blev Svend Erik ansat ved Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde.

Gift den 10. juli 1976 i Mogenstrup kirke med Birthe Lykke Nielsen, født den 17. marts 1952 i København, Sct. Stefans sogn, datter af ingeniør Arne Lykke Nielsen og hustru Elna, født Jensen.

Birthe tog studentereksamen fra Slagelse gymnasium i 1971 og læser på Landbohøjskolen i København til cand. brom.

Deres adresse er: Tåstrupgårdsvej 95, 3. sal, Tåstrup.

15. Kirstine Eriksen, (kaldet Stinne), født den 11. februar 1912

i Frederiksdal.

Stinne blev udlært som syerske, og var i mange år ansat på Jydsk Trikotage i Silkeborg, før den tid var hun husassistent flere steder i landet.

Gift den 16. maj 1943 med gdr. Niels Jørgensen, Skræ Vester-

gård, hos hvem hun et halvt år tidligere havde taget plads som husbestyrinde.

Niels Jørgensen havde købt sit barndomshjem nogle år tidligere, da han havde været gift før med Kirstine Sørensen, som døde i 1941 efter to års ægteskab. I dette ægteskab er der en dreng, Jørgen.

Niels Jørgensen blev født den 24. december 1914 i Skræ, søn af gdr. Jørgen Jørgensen og hustru Marie Kristiane, født Pedersen. Stinne døde den 17. januar 1972 og er begravet på Thorning kirkegård.

Niels Jørgensens adresse er: Prangervej 20, Thorning, 8620 Kjellerup.

I hjemmet er der opvokset 5 børn:



Stinne og Niels Jørgensen

151. Jørgen Jørgensen, født den 12. maj 1940 i Skræ

Jørgen Jørgensen kom efter skolegangen i Thorning på Blåkilde Ungdomsskole, og tog derefter præliminæreksamen fra "Kornmod" i Silkeborg i 1958. Han dimitteredes som lærer fra Herning seminarium i 1965 og har siden været ansat ved Herning skolevæsen som lærer og skolebibliotekar.



Inger og Jørgen Jørgensen
med deres piger

Viet den 23. februar 1964 i Rind kirke til Inger Nowack, født den 26. januar 1941, datter af Carl Nowack og hustru, Anna, født Arnoldsen. Efter giftermålet bosatte ægteparret sig i Lind ved Herning, senere en tid i Laulundgade i Herning, hvorefter de byggede hus i Gjellerup, hvor de stadig bor. Inger og Jørgen Jørgensen deltager i DMS og andet kirkeligt arbejde i sognet.

Inger er ansat på et plejehjem i Ikast som sygehjælper.

Deres adresse er: Sønderbakken 9, Gjellerup, 7400 Herning.

De har 2 børn:

1511. Merete Nowack Jørgensen, født d. 7. juli 1964 i Herning

1512. Jeanette Nowack Jørgensen, født den 9. november 1968
i Herning.

152. Karen Jørgensen, født den 29. februar 1944 i Skræ.

Efter 7 års skolegang i Skræ og Thorning Vestermark skole, blev Karen elev på "Kornmod" i Silkeborg, hvorfra hun tog realeksamen i 1962. Efter først at have haft et par pladser i huset, begyndtes studierne på Nørre Nissum seminarium, hvorfra hun dimitteredes som lærer i 1966.

Gift i Thorning kirke den 10. januar 1964 med lærer Henry Ladekjær, søn af gdr. Aksel Ladekjær og hustru, Johanne, født Kirk, Dejbjerg ved Skjern. Henry Ladekjær, der er født den 16. september 1936, dimitterede fra Nørre Nissum seminarium samme år som Karen, 1966.



Karen og Henry Ladekjær

Karen og Henry var begge ansat ved Grejsdal kommunale skole indtil 1967, hvor de flyttede til Lindved og blev ansat som lærere her. I 1970-71 havde Henry orlov fra Lindved skole og læste da psykologi på Århus Lærerhøjskole og blev i 1972 ansat som skoleleder på Skolehjemmet Vejle Fjord, der er en institution til 40 børn, der har psykiske problemer og adfærdsvanskeligheder.

Skolehjemmet hører under "Ungdommens Vel", der er KFUM og K.s børne- og ungdomsforsorg. Karen og Henry flyttede til Bredballe i 1975. De følgende 2 år var Karen timelærer på skolehjemmet og læste samtidig psykologi på Haderslev

Lærerhøjskole. I 1977 fik Karen fast ansættelse som lærer på skolehjemmet.

De deltager begge i kirkens menighedsarbejde samt Unge Hjemms arbejde i Vejle.

Henry Ladekjær har i mange år været leder for KFUM-spejderne. Han er nu med i en Y'mens klub i Vejle, hvor han i år fungerer som præsident i klubben.

Karen afslutter i 1978 det treårige teologikursus: "Teologi for Lægfolk" i Århus.

Deres adresse er: Solvej 44, Bredballe, 7100 Vejle.

De har 4 børn:

1521. Kim Ladekjær, født den 1. november 1964 i Nørre Nissum.

1522. Hanne Kirk Ladekjær, født den 23. marts 1968 i Lindved.

1523. Lene Kirk Ladekjær, født den 17. juni 1969 i Lindved.

1524. Tine Kirk Ladekjær, født den 13. juni 1974 i Lindved.

153. Poul Erik Jørgensen, født den 15. august 1945 i Skræ.

Efter 6 års skolegang i henholdsvis Skræ og Thorning Vestermark, tog Poul Erik præliminæreksamen som 15 årig fra "Kornmod" i Silkeborg. Arbejdede derefter i 3 år som landbrugsmedhjælper og kom så på Haslev udvidede Højskole i 1966. Diakonuddannet på Diakonskolen i Århus i 1970.

Poul Erik fik derefter ansættelse ved Kirkens Korshær i København og er nu ansat som leder af Kontaktcentret for hjemløse i Saxogade, København.

Det er et center, der dagligt bliver besøgt af 150-200 mennesker: ensomme, fortvivlede, de fleste afhængig af alkohol eller narkotika.

Gift den 27. januar i Hemmet kirke med omsorgsassistent Britta Danielsen, Hemmet. Fik en søn:



Sine og Poul Erik Jørgensen

1531. Hans Henrik Jørgensen, født den 4. juli 1969.

Poul Erik Jørgensen blev gift igen den 1. oktober 1972 i Det Danske Missionsforbunds kirke i København med Sine Emma Bach Pedersen, datter af proprietær Bach Pedersen og hustru Jenny, født Dam, Kyndegård i Nyker på Bornholm.



Sine og Poul Eriks børn

Sine er uddannet husholdningslærer og sygehjælper. De bor: Gladsaxevej 127, København, hvor de har skabt et lille hjem for 5 mænd, der af en eller anden grund midlertidigt eller varigt har brug for hjælp.

Ægteparret deltager i forskelligt socialt og kirkeligt arbejde i byen.

De har 3 børn. Foruden ovennævnte 1531 Hans Henrik:

1532. Jenny Jedida Jørgensen, født den 12. juli 1973
i København.

1533. Esther Kirstine Jørgensen, født den 16. august
1974 i København.

154. Grethe Jørgensen, født den 18. august 1947 i Skræ.

Grethe tog realeksamen i Thorning skole i 1965, og var derefter ung pige i huset i 9 måneder. Elev på Haslev udvidede Højskole i 1966. Grethe fik derefter sygeplejerskeuddannelse på Silkeborg sygeplejeskole 1970.

Gift den 29. juli 1967 i Thorning kirke med Holger Krogh Iversen, født den 10. september 1942, søn af gdr. Jens Krogh Iversen og hustru Astrid, født Pedersen, Mosegård, Skjern. Holger er uddannet som lærer fra Nørre Nissum seminarium i 1966 og blev i 1967 ansat ved Brødstrup kommunale skolevæsen.

I 1970-71 tog Holger Iversen et årskursus i matematik i København. Grethe og Holger har bygget hus i Brødstrup, Birkevej 31, hvor de stadig bor. Holger Iversen er leder af

voksenundervisningen i Brædstrup kommune og Grethe er sygeplejerske på Brædstrup sygehus.

De deltager begge i Unge Hjem arbejdet i byen og desuden deltager Grethe i det 3-årige kursus "Teologi for Lægfolk", i Århus

De har 3 børn:

1541. Lone Krogh Iversen,

født den 23. juni 1970
i Brædstrup.

1542. Frank Krogh Iversen, født d. 20 sept. 1971 i Brædstrup.

1543. Gitte Krogh Iversen, født den 21. oktober 1975 i " .



Grethe og Holger Iversen

155. Thorkil Jørgensen, født den 5. juli 1952 i Skræ.

Efter skolegangen i Thorning fik Thorkil plads som landbrugsmedhjælper i ca. 2 år. Kom derefter til "Kornmod" i Silkeborg, hvorfra han tog realeksamen i 1970.

HF-eksamen fra Nørre Nissum seminarium i 1972.

Gift den 14. oktober 1972 i Engsvang kirke med Sonja Pedersen, datter af gdr. Berg Pedersen og hustru, Marie, født Pedersen.

Sonja blev født den 15. juni 1953. Hun tog realeksamen i Bording skole 1970 og HF-eksamen i Nr. Nissum 1973 og arbejdede derefter som sygehjælper på Nørre Nissum Alderdomshjem.



Sonja og Thorkil Jørgensen

Efter endt HF-eksamen arbejdede Thorkil en tid ved en entreprenørvirksomhed i Nørre Nissum.

Thorkil har været elev på Hammerum Landbrugsskole i 1976-77.

De byggede hus i Nørre Nissum, på Nørbysvej.

I august 1977 har de købt en gård på 60 tdr. land, Hulvejen 1, Bording, hvor de bygger stald m.m. og starter en produktion på 70 køer. Gården kost. 1 mill + 1,1 mill. i investering.

De har 2 børn:

1551. Allan Jørgensen, f.d. 20. decb. 1974 i Nr. Nissum.

1552. Mette Jørgensen, f.d. 30. marts 1977 i Nr. Nissum.

16. Jenny Eriksen, født den 22. marts 1913 i Frederiksdal.

Efter skoletid i Frederiksdal og konfirmation havde Jenny pladser forskellige steder i huset, indtil hun den 3. juni 1939 blev viet i Vinderslev kirke med gdr. Hans Nielsen Midstrup, søn af gdr. Laurits Kristian Nielsen og hustru Marie Kirstine, født, Jørgensen.

Hans Nielsen overtog ved giftermålet barndomshjemmet i Midstrup, gården, "Marienborg", Levring sogn.

Hans Nielsen blev født den 21. december 1908 i Midstrup. Hans Nielsen var elev på Børkop højskole vinteren 1927-28 og havde derefter et par pladser som landbrugsmedhjælper, og var ellers medhjælper for sin

far derhjemme. I 1958 fik Hans Nielsen sognefogedhvervet efter sin far og virkede som sådan til 1970, da disse hverv blev nedlagt. Hans var i tre perioder - ca. 12 år medlem af Levring sogneråd og var en tid Statens tilsynsførende for Levring Sparekasse, ligesom han gennem længere tid var formand for Gød-



Jenny og Hans Nielsen

ningsforeningen. Han var endvidere formand for Levring KFUM og -K. i 9 år og Indre Missions samfund i 6 år.

Jenny og Hans Nielsen har 5 børn:

161. Laurits Kristian Nielsen, født den 31. maj 1940 i Midstrup.

Efter skolegangen i Skovsborg skole kom Laurits i året 1956-57 på Sommersted Ungdomsskole. I året 1960 tog Laurits præliminæreksamen på "Kornmod" i Silkeborg og fortsatte derefter studierne på Th. Langs seminarium i Silkeborg, hvorfra han han dimitterede som lærer i 1964.

Laurits Nielsen blev viet den 29. juni 1963 i Vinderslev kirke til Karen Margrethe Vestergård, datter af gdr. Andreas Vestergård og hustru Esther, født Lind, Kjellerup. Karen Margrethe tog realeksamen i Kjellerup og begyndte siden studierne på Nørre Nissum seminarium, hvorfra hun dimitterede som lærer i 1963, og ansat ved Bording kommunes



Karen Margrethe og Laurits Nielsen

skolevæsen fra samme år. Laurits blev efter at have taget eksamen som lærer og aftjent sin værnepligt i Karup ansat ved samme skole i Bording i 1965. Her virkede ægteparret indtil 1970, da Laurits tog 3 års kursus på Danmarks lærerhøjskole i København og Karen Margrethe et års kursus

hvorefter hun virkede som lærer ved Birkerød skole indtil Laurits tog eksamen i 1973 som cand. pæd. og blev ansat som adjunkt ved Gedved Statsseminarium.

Karen Margrethe virkede først en tid som lærer ved skolen i Dagnæs og derefter i Stensballe skole.

Deres adresse er: Husoddervej 14, Stensballe, Horsens.

De har 2 børn:

1611. Tove Nielsen, født den 28. marts 1964 i Bording

1612. Jacob Vestergård Nielsen, født den 7. februar 1969 i Bording.

162. Ellen Marie Nielsen, født den 29. marts 1942 i Midstrup.

Efter 7 års skolegang i Skovsborg skole, tog Ellen i 1958 på Sommersted Ungdomsskole. Præliminæreksamen fra "Kornmod" i Silkeborg 1961 og begyndte så i 1962 studierne på Århus seminarium, hvorfra hun dimitterede som lærer i 1966.

Viet den 3. juni 1964 i Levring kirke til Svend Erik Nielsen, søn af gdr. Alfred Nielsen og hustru Dagny, født Olesen, Elsborg. Svend Erik Nielsen havde ligeledes taget præliminæreksamen på "Kornmod" i Silkeborg og dimitterede fra Århus seminarium som lærer i 1965.



Ellen og Svend Erik Nielsen

Svend Erik Nielsen virkede først som vikar ved Århus skolevæsen, men fra 1966 blev både Ellen og Svend Erik ansat som lærere ved Nørre Snede skolevæsen, og her har de været siden.

De bor: Lindbjerg, alle 18,
Nørre Snede.

De har 2 børn:

1621. Lars Nielsen, født den 1. marts 1967 i Nørre Snede.

1622. Anette Nielsen, født den 18. april 1970 i Nørre Snede.

163. Kai Erik Nielsen, født den 23. april 1944 i Midstrup.

Efter skolegang i Skovsborg skole kom Kai Erik i 1960 på Sommersted Ungdomsskole. I 1964 tog han præliminæreksamen på "Kornmod" i Silkeborg, hvorefter han begyndte studierne på Th. Langs seminarium i Silkeborg og dimitteredes herfra som lærer i 1968.

Efter at have aftjent sin værnepligt i Haderslev blev Kai ansat som lærer ved Bregnbjerg Skolen i Vojens.

Viet den 25. juli 1970 i Haderslev Domkirke til Hella Leth Andersen, født den 25. september 1949, datter af disponent Gunnar Leth Andersen og hustru, Anni, født Jensen.

Kai blev i 1970 ansat som lærer ved Pårup skole, Odense.

Hella tog eksamen som korrespondent i 1972 og blev ansat ved Bernina Symaskiner A/S.

Fra 1. april 1977 blev hun ansat hos GASA, Odense.

De bor: Vibekevej 52, Dyrup, 5250 Odense SV.



Hella og Kai Nielsen

De har 1 barn:

1631. Christian Leth Nielsen, født den 19. november 1975 i Odense.

164. Inger Lise Nielsen, født den 23. juli 1945 i Midstrup.

Efter 5 års skolegang i Skovsborg skole, kom Inger Lise til Kjellerup realskole og tog herfra realeksamen i 1963.

Inger Lise kom derefter i lære på kontor hos Dansk Konfektions Industri A/S i Silkeborg. Samtidig med at Inger Lise var kontorelev her, tog hun handelsskoleeksamen i Silkeborg.

Viet den 25. juni 1966 i Levring kirke til Svend Stenholt Christensen, født den 2. august 1943 i Mausing, søn af gdr. Jens Christensen og hustru, Karen, født Stenholt, Mausing.

Efter 7 års skolegang i Mausing var Svend Christensen landbrugsmedhjælper flere steder og aftjente sin værnepligt i Nymindegab i 1962-63.



Inger Lise og Svend Christensen

Svend kom i elektrikerlære i Kjellerup og blev her udlært som elektriker i 1966 og kom derefter på Teknikum i Århus og tog herfra eksamen som el-ingeniør i 1971. Efter fuldendt uddannelse blev Svend ansat ved Viborg kommunale El-værk som el-ingeniør.

Inger Lise havde plads som kontorassistent 2 steder henholdsvis hos O. E. Christiansen, reproduktionsanstalt, Århus og hos Jydsk Textil Import.

Inger Lise arbejder nu hos DEMECA i Viborg.

Deres adresse: Sønderkjær 19, Viborg.

De har 2 børn:

1641. Carsten Stenholt Christensen, f. den 5. april 1969 i Viborg.

1642. Lene Stenholt Christensen, født d.28. decb. 1972 i Viborg.

165. Gerda Lillian Nielsen, født den 22. maj 1952 i Midstrup.

Efter 7 års skolegang i Levring skole, fortsatte Gerda skolegangen på Kjellerup Realskole og tog realeksamen herfra 1969.

Efter 1 år i huset kom Gerda til Århus på Købmandsskole og tog her sproglig handelseksamen i 1971.

Var derefter 2 år kontorelev på Gudenå Kurbad, Silkeborg.

Elev på Haslev udvidede Højskole fra august til december 1973, og blev så i 1974 ansat som kontorassistent på Handelshøjskolen i Århus.

Den 1. oktober 1975 fik hun ansættelse som kontorassistent ved Landboforeningens regnskabskontor i Slagelse.

Den 4. juni 1977 blev Gerda viet i Levring kirke til gdr. Søren Skovager Jensen, født den 10. februar 1954, søn af gdr. Holger Jensen, "Skovagergård", og hustru, Inger Kristine, født Jensen.

Søren tog i 1970 teknisk forberedelses eksamen og arbejdede derefter som landbrugsmedhjælper og tog på landbrugets grundskole i Kærhave v. Ringsted i 1973. Ophold på Haslev udvidede Højskole i foråret 1975, og var elev på Høng Landbrugsskole fra november 1975 til august 1976.



Gerda og Søren Jensen

Ved giftermålet købte Gerda og Søren en gård i Bildsø, 4200 Slagelse.

Deres adresse er: Drosselbjergvej 38, Bildsø Skov, 4200 Slagelse.

17. Jens Kristian Eriksen, født den 11. juli 1914 i Frederiksdal, Kragelund sogn. Døbt i Kragelund kirke den 2. august 1914. Gået i Frederiksdal skoles 4 klasser, og konfirmeret i Hinge kirke efteråret 1928 af daværende sognepræst Poul Sørensen.

Jens Kristian var medhjælper hjemme på faderens ejendom indtil 1. november 1931, da han fik plads som medhjælper hos gdr. Magnus Kristensen, Pederstrup, men måtte dog forlade pladsen efter 2 måneders forløb på grund af dårlige hænder. Var igen hjemme indtil 1. november 1932, hvor han så blev medhjælper hos gdr. Kristian Kristensen, Pederstrup. Efter at have været her i 2 år var han elev i 5 måneder på Haslev Højskole. Efter endt højskoleophold 1.4.1935 til 1.11.1935 medhjælper hos murer og landmand Mads Jacobsen, Mausing, Fra 1.11.1935 til 1.11.1937 medhjælper hos gdr. Jens Sørensen, Resdal ved Silkeborg. Fra 1.11.1937 til 1.11. 1938 var han formester hos Kristian Østergård, Blenstrup ved Randers. Fra 1.11.1938 tog Jens Kristian plads hos Gudrun og Hans Hansen, Kirkehyllinge, Sjælland, og blev forlovet med deres datter, Ingefred. Fra 1. maj til 1. nov. 1940 medhjælper hos Ellen Olsen Højlund, Tune ved Roskilde og tog derefter tilbage til Hans Hansen, Kirkehyllinge, samtidig tog Ingefred Hansen på et 5 måneders ophold på Haslev udvidede Højskole.



Ingefred og Jens Kristian Eriksen

Ingefred og Jens Kristian blev viet i Kirkehyllinge kirke den 10. maj 1941. Efter giftermålet fortsatte Jens Kristian som medhjælper hos sin svigerfar, Hans Hansen, og boede da i et hus der i

byen. Den 1. november 1941 købte Ingefred og Jens Kristian "Aagaard" i Ejby, som var en gammel forsømt gård på 50 tdr. land. Gården kostede da 63.350 kr.

Denne gård drev de til april 1946, da de solgte den og fik da 98.000 kr. for den. Da de på det tidspunkt ikke havde fundet en anden gård, boede de en måned hos svigerfaderen, men 1. maj 1946 flyttede ægteparret til Fagerhult ved Skibby, en gård som ejedes af Hans Hansen fætter, Jens Rasmussen, som på det tidspunkt havde planer om at rejse til Amerika for at besøge sin familie. Jens Kristian skulle så passe den 180 tdr. land store gård imens. Denne rejse blev imidlertid ikke til noget, hvorfor Ingefred og Jens Kristian allerede efter nogle måneders forløb begyndte at se på gårde igen, og den 25. sept. samme år overtog de "Skjoldmosegård" i Skibby. Gården her er på 32 tdr. land mark og 2½ tdr. land skov, og kostede da kun 93.000 kroner.

Ingefred og Jens Kristian har boet på Skjoldmosegård i 32 år og i den tid har Ingefred foruden at passe hus, børn og have, i en årrække været leder af det lokale arbejde i KFUK, og i en endnu længere årrække ledet arbejdet i Skibby søndagsskole. Jens Kristian var i nogle år leder af KFUM arbejdet i Skibby, og var medstifter af lokalafdelingen af Kristelig Lytterforening. I 1969 overtog Jens Kristian ledelsen af det lokale arbejde for Indre Mission i Skibby.

De har 7 børn:

171. Erik Eriksen, født den 20. april 1942 i Ejby.

Erik Eriksen tog realeksamen i Skibby, og efter at have hjulpet ved landbruget derhjemme og hos sin faster og onkel, Agnes og Søren Vestergård i Skjern, søgte han uddannelse som herregårdsskytte. Erik kom først på Bavelse og Næsbyholm godser i Sydsjælland og dernæst til Gisselfeldt gods ved Haslev og tog herfra det afsluttende kursus på Kalø Jægerskole. Efter denne uddannelse aftjente Erik sin værnepligt som sergent henholdsvis ved Jyske og Sjællandske Luftværnsregiment i 2 år.

Efter endt soldatertjeneste var Erik elev på Haslev Landbrugsskole i 5 måneder.

Den 11. juni 1966 blev Erik gift med Ann-Marie Frederiksen, datter af gdr. Knud Frederiksen og hustru Edith, født Olson, Lammestrup.

Ann-Marie er kontoruddannet. De købte hus på Vibevej 8, Skibby.

Det var imidlertid ikke muligt at få en tilfredsstillende plads som herregårdsskytte, hvorfor Erik gik i gang med tømreruddannelsen, og blev udlært efter 3 års forløb.

Erik har nu været selvstændig tømrermester i Skibby siden 1971, og har i 1973 bygget et større hus på Irisvej 40, Skibby.

Erik har nu i flere år været leder af det lokale arbejde indenfor KFUM og KFUK i Skibby.

De har 2 børn:

1711. Torben Eriksen, født den 6. februar 1968 i Skibby.

1712. Jakob Eriksen, født den 8. august 1971 i Skibby.

172. Finn Aagård Eriksen, født den 21. august 1943 i Ejby.

Efter skolegang i Skibby skole, som afsluttedes med realeksamnen, var Finn en kort tid medhjælper ved landbruget derhjemme og hos sin morbror og tante, Niels og Inger Hansen, Kirkehyllinge.

Derefter kom Finn i tømrerlære hos Bent Olsen, Skibby, og havde, efter endt uddannelse, lyst til videreuddannelse indenfor byggebranchen. Derfor tog Finn ophold på Håndværkerskolen i Haslev, og afsluttede sin uddannelse som bygningsingeniør fra Teknikum i Odense i 1969, her købte han hus på Fuglebakken 76. Derefter var Finn soldat i København ved Artilleriskydeskolens Forsøgsafdeling.



Ann-Marie og Erik Eriksen
med drengene

Herefter fik Finn ansættelse på et større ingeniørkontor i Odense, men kort tid efter satte oliekrisen ind, og Finn blev, som en af de sidst ansatte, afskediget.

Efter at have været ledig en kort tid, begyndte Finn som selvstændig bygmester i Odense, og har her sin egen byggevirksomhed.

Finn har gennem nogle år været optaget af arbejdet indenfor KFUM-spejderne, og er nu medarbejder ved det nye KFUM i Odense.

Den 25. marts 1978 blev Finn gift i Odense med Anne-Gerd Bonde, datter af Poul Erik Bonde og hustru, Karen Margrethe f. Skjærbæk.

Anne-Gerd Bonde er født den 15. februar 1951 på Frederiksberg, opvokset på Falster.

Anne-Gerd tog realeksamen fra Væggerløse Centralskole.

Flyttede til Odense og tog handelseksamen og engelsk korrespondenteksamen, og fik arbejde på Odense Stålskibsværft.

Startede som sekretær i KFUM og KFUK i august 1972. Var på Haslev udvidede Højskole i efteråret 1973 og har siden været i KFUM og KFUK i Odense.

Deres adresse er: Fuglebakken 76, Odense.



Anne-Gerd Bonde



Finn Eriksen

173. Lisbeth Aagård Eriksen, født den 2. juni 1945 i Roskilde.

Lisbeth har ligesom Erik og Finn gået i skole i Skibby med afsluttende realeksamen herfra i 1962. Lisbeth var hjemme på Skjoldmosegård indtil efteråret 1962, og var stærkt optaget af det lokale arbejde indenfor KFUK-spejderne.

Den 1. november 1962 tog Lisbeth plads hos Sigrid og Peder Nielsen, Sandagergård, Vedde, og var her til 1. november 63,

da hun tog på et 5 måneders kursus på Haslev udvidede Højskole.

Efter højskoleopholdet, der sluttede 1. april 1964 var Lisbeth hjemme på Skjoldmosegård indtil 1. november s. år, da hun tog plads på De gamles Hjem i Hammerum. På højskolen lærte Lisbeth Erling Rasmussen fra Grindsted at kende, og det blev til et varigt venskab.

Erling Rasmussen er søn af fhv. gdr. Bernhard Rasmussen, og hustru, Lydia, født Madsen, ægteparret drev gennem mange år en gård i Kærbæk ved Ansager.



Lisbeth og Erling Rasmussen

Erling Rasmussen afsluttede et 10 måneders kursus på Hammerum Landbrugsskole den 1. august 1965 og i august samme år købte han Damgård i Munklinde, Bording kommune.

Lisbeth og Erling blev gift den 25. september 1965 i Skibby kirke.

Damgård i Munklinde, som Lisbeth og Erling Rasmussen driver, er moderniseret til ukendelighed. Jorden er vel-egnet til dyrkning af kartofler.

Lisbeth og Erling Rasmussen er begge engageret i det lokale arbejde indenfor KFUM og KFUK der på egnen.

De har 4 børn:

1731. Ellen Aagård Rasmussen, født den 10. november 1966 i Munklinde.

1732. Britta Aagård Rasmussen, født den 2. januar 1969 i Munklinde.

1733. Grethe Aagård Rasmussen, født den 16. marts 1972 i Herning.

1734. Linda Aagård Rasmussen, født den 17. april 1974 i Herning.

174. Herluf Aagård Eriksen, født den 25. oktober 1946 på Skjoldmosegård.

Herluf gik i Skibby skole og tog mellemskoleeksamen i 1962, og kom derefter på Roskilde Katedralskole, hvor han i 1965 tog studentereksamen.

Studierne fortsattes på Haslev Seminarium, hvorfra han i 1969 dimitteredes som lærer. Under sin uddannelse har Herluf 2 gange været i USA, hvor han har været medleder på ungdomslejre. Desuden har han deltaget i 3 internationale arbejdslejre, bl.a. Kirkernes Verdensråds lejr i Nordirland, og han var med KFUM-spejderne på studietur til Tanzania i 1969. Fra 1961 har han været aktiv som KFUM-spejder der, hvor han har været.

Efter endt læreruddannelse fik Herluf ansættelse på Sommersted Ungdomsskole i Sønderjylland. En IM-skole for 14-18 årige. Her virkede han i 3 år, indtil han i august 1972 påbegyndte den fagligt-pædagogiske uddannelse på Danmarks Lærerhøjskole i København.

Han tog eksamen som cand. pæd. i historie i januar 1976. Fra 1. august 1976 har Herluf været ansat på Rygårds Skole, som er en privat, katolsk skole beliggende i Gentofte kommune.

Gift den 5. november 1977 med Inge Birgitte Sig Livbjerg, født den 6. december 1948 i Århus, datter af skolepsykolog Erik Peter Livbjerg, og hustru, Anna Margrethe, født Sig.

Inge tog realeksamen i 1965, nysproglig studentereksamen i 1968 fra Århus Statsgymnasium og lærereksamen fra Århus Seminarium 1971. Efter endt uddannelse blev hun ansat på Sct. Joseph-Søstrenes skole i Ordrup 1971-72, på Rygårds Skole i Gentofte 1972-73, på Lollands Handelsskole i Nakskov 1973-75, på Nykøbing Handelsgymnasium



Inge og Herluf Eriksen

1975-76 og fra 1976 igen på Rygårds Skole i Gentofte.
Inge har 2 piger fra et tidligere ægteskab:

1741. Anna Christina, født 7. juni 1972 i København.

1742. Birgitta, født den 10. september 1974 i Nakskov.

175. Hans Aagård Eriksen, født 20. april 1950.

Hans er født som et såkaldt mongolbarn, d.v.s., at han ikke har normale evner. Dette bevirkede, at han altid skulle være under opsyn og det blev en så stor belastning for hele familien, at de blev nødt til at tage den tunge beslutning at søge optagelse for ham på "Andersvænge" v. Slagelse.

Her kom Hans, da han var 5 år, og her har han været siden. Han får en god pleje, er glad for at være der, og glad for at komme hjem på korte besøg. Her bliver han ikke flyttet fra.



Hans Eriksen

176. Kurt Aagård Eriksen, født den 13. marts 1953 i Skibby.

Efter skolegang i Skibby skole, som afsluttedes med realeksamen i 1970, kom Kurt i blikkenslagerlære hos Jørn Lindhardt, Skibby. I sin læretid har han været stærkt optaget af arbejdet indenfor KFUM-spejderne.

Efter endt læretid arbejdede Kurt en kort tid hos den samme mester som svend.

Fra januar 1975 var Kurt elev i 5 måneder på Haslev udvidede Højskole, hvorefter han flyttede til det nye KFUM i Odense som portner og arbejdede samtidig hos V.V.S. installatør Jørgen Pedersen.

Den 15. juni 1976 rejste Kurt til USA i 3 måneder for at være Caunsler på en ungdomslejr, og rejste derefter en tur tværs over Staterne.

Kurt vendte hjem til Danmark den 19. september 1976 og fik arbejde hos samme mester i Odense.

Gift den 25. juni 1977 i Veflinge med Else Marie Kristiansen, født den 27. oktober 1952 i Veflinge, datter af gdr. Hans Kristiansen og hustru Inger, født Bendtsen, der har Birkelygård i Veflinge. Efter endt realeksamen i 1969 arbejdede Else på Pårup plejehjem, hvorefter hun var elev på Hoptrup Højskole i 5 måneder. Fra højskolen rejste Else til Norge, hvor hun arbejdede $\frac{1}{2}$ år på en skole, inden hun begyndte sygeplejeuddannelsen i Odense. I marts 1975 blev Else færdig som sygeplejerske ved Odense sygehus, men har stadig sit arbejde der.

Else og Kurt har købt hus på Dr. Olgasvej 8 i Odense.



Else



og Kurt Eriksen

177. Solvej Aagård Eriksen, født 24. november 1956 i Skibby.

Solvej har ligesom sine søskende gået i Skibby skole og afsluttede her skolegangen med realeksamen i 1973. Også hun har været stærkt engageret i spejderarbejdet. Efter skolegangen tog hun til Horne i Nordjylland, og var her i huset et år hos et lærerpar.



Solvej Eriksen

I august 1974 tog hun et 5 måneders ophold på H.u.H., Haslev. Fra 1. januar 1975 fik Solvej arbejde på plejehjemmet "Nordhøj" i Skibby og arbejdede her til 15. juni samme år, hvorefter hun tog til England en kort tid.

Den 1. september 1975 blev Solvej optaget som sygeplejeelev på Her-

ning sygeplejeskole. Her er hun nu i gang med sin uddannelse som sygeplejerske.

Solvej er i sin fritid optaget af KFUM og KFUK's børnearbejde.

18. Martha Eriksen, født den 7. september 1915 i Frederiksdal.

Efter skolegang i Frederiksdal skole havde Martha forskellige pladser i huset, bl.a. køkkenassistent på landbrugsskolen i Haslev, og i 1949 havde et 5 måneders ophold på Haslev udvidede Højskole.

Den 1. november 1950 tog hun plads som husbestyrerinde på en gård i Fole i Sønderjylland, som ejedes af to brødre, Hans og Harald Pahun. De havde 4 år forinden købt gården af deres far, Michael Pahun, gården var deres barndomshjem.

Den 5. maj 1951 blev Martha gift i Vinderslev kirke med den yngste af disse brødre, Harald Pahun, søn af gdr. Michael Pahun og hustru, Marie, født Hansen, Fole.

Før giftermålet solgte Harald Pahun sin andel af gården til broderen, Hans Pahun, og købte så gården "Toftegård" i Vonsild, hvor ægteparret bosatte sig og har boet siden.

Harald Pahun har altid arbejdet ved landbruget bortset fra vinteren 1934-35, hvor han havde ophold på Tommerup højskole. Det meste af tiden arbejdede Harald hjemme hos faderen, men havde dog et par pladser udenfor hjemmet.

Harald Pahun har gennem flere år været medlem af menighedsrådet i Vonsild, men har ellers mest samlet kræfterne om den hjemlige bedrift.

Deres adresse er: Vonsildvej 257, 6000 Kolding.



Martha og Harald Pahun

De har 3 børn:

181. Ruth Pahas, født den 14. april 1952 i Vonsild.

Efter 7 års skolegang i Vonsild kom Ruth på den private realskole i Christiansfeld og tog her realeksamen i 1969. Derefter havde Ruth ophold på Tommerup højskole og et par pladser i huset, før hun kom på Børkop sygeplejeskole, for at begynde sin uddannelse som sygeplejerske. Uddannelsen startede Ruth på Givø sygehus og virkede siden på Kolding, Hornsyld og Fredericia sygehuse og afsluttede uddannelsen med eksamen i Vejle.

Efter et 3 måneders ophold på Hammerum husholdningsskole, fik Ruth den 1. oktober 1975 ansættelse som assistent på Grindsted sygehus og har virket her til 1. december 1977, hvor hun fik ansættelse på Grindsted plejehjem



Ruth og Ernst Nissen

Gift den 18. september 1976 i Vonsild kirke med gdr. Ernst Nissen, "Bjørnkærgård", Vesterhede, som er søn af gdr. Anker Nissen og hustru, Rosa, født Hansen, Fitting.

Ernst Nissen købte "Bjørnkærgård" og overtog den til juli 1976.

De har 1 barn:

1811. Jytte Nissen, født den 21. juni 1977 i Grindsted. Døbt i Vesterhede kirke den 14. september 1977.

182. Niels Jørgen Pahas, født d. 2. april 1954 i Vonsild.

Niels Jørgen kom ligesom søsteren efter skolegangen i

Vonsild og et ophold
Vonsild og et ophold på Sommersted Ungdomsskole, på den private realskole i Christiansfeld, hvor han tog realexamen i 1971.

Efter et ophold på Hammerum Landbrugsskole har Niels Jørgen haft et par pladser som landbrugsmedhjælper, og de sidste par år som fodermester på "Østerviggård", ved Vorbas-se.

Fra august 1977 var Niels Jørgen elev på Haslev udvidede Højskole i 5 måneder, og er for tiden medhjælper på "Bjørnkærgård".



Niels Jørgen Pahun

183. Anders Christian Pahun, født d. 18. febr. 1957 i Vonsild.

Efter 7 års skolegang i Vonsild havde Anders Christian et års ophold på Sommersted Ungdomsskole.



Anders Christian Pahun

Kom derefter på realskole i Kolding, hvor han tog realexamen i 1975.

Derefter kom han på handelsskole i Kolding et år, og sluttede her med eksamen i 1976 og begyndte så en kontoruddannelse på Sjølund Mølle, hvor han stadig arbejder.

19. Thora Eriksen, født den 12. november 1916 i Frederiksdal.

Efter skolegang i Frederiksdal i 8 år, havde Thora forskellige pladser som husassistent, indtil hun den 5. juli 1942 blev gift i Vinderslev kirke med mejerist Henry Sørensen, født d. 12. juli 1917 i Gødvad, søn af landmand Søren Sørensen og hustru, Anine, født Laursen, Gødvad. (senere Pederstrup. Efter giftermålet var Thora og Henry Sørensen bosat på Sam-sø, hvor Henry var mejerist på Brundby mejeri indtil august

1945, da de flyttede til Østerbølle ved Ålestrup. Her boede de til 1952, da de flyttede til Smidstrup ved Fredericia. Der blev opholdet imidlertid kort, allerede til februar 1954 flyttede de til Grindsted, hvor de har været bosat siden. Henry Sørensen har i årenes løb været engageret i forskellige ting, var således medstifter af spejderarbejdet i Østerbølle. I 1964

startedes Y's Men's klubben i Grindsted, her var han også medstifter, og har været medlem af klubben hele tiden siden.

Mejerifaget er forlængst lagt på hyl- den, og de sidste mange år har de haft selvstændig virksomhed med reprografisk bureau (offsettrykkeri), med kontor på 1. sal.



Thora og Henry Sørensen

Adresse: Hørlycks allé 3, 7200 Grindsted.

De har 5 børn:

191. Villy Sørensen, født den 19. januar 1944 i Brundby, Samsø.

Efter at Villy Sørensen tog realeksamen i Søndre Skole i Grindsted i 1961, fik han ansættelse i Grindsted sparekasse, hvor han virkede til 1. januar 1968, da han fik ansættelse i Landbosparekassen i Horsens.

Villy aftjente sin værnepligt ved flyvevåbnet i 1965-66.

Gift den 10. maj 1968 i Hvilsom kirke ved Hobro, med husholdningslærerinde Else Sørensen, født den 23. maj 1942 i Østerbølle, datter af gdr. Theodor Sørensen og hustru, Asta, født Bjørn.

Efter giftermålet bosatte Else og Villy sig i Horsens, men

siden 1969 har Villy været ansat som sparekassefuldmægtig i Bjerringbro sparekasse og Else er husholdningslærerinde ved Marthaskolen her.

Efter at Else havde taget mellemskoleeksamen i Ålestrup i 1957 havde hun et par pladser i huset og var elev på Hammerum husholdningsskole, før hun begyndte sin uddannelse på husholdningsseminariet "Ankerhus" i Sorø, hvorfra hun dimitterede som husholdningslærer i marts 1966.

Foruden det daglige arbejde er Villy optaget af arbejdet indenfor FDF i Bjerringbro, hvor han virker som kredsleder og Else er medarbejder for "Tumlinge".

Villy har de sidste år været medlem af Bjerringbro Menighedsråd, hvor han er kasserer for kirkekassen.



Else og Villy Sørensen med børnene

Deres adresse er: Hedevej 4, 8850 Bjerringbro.

De har 2 børn:

1911. Erik Bjørn Sørensen, født den 23. februar 1969 i Horsens.

1912. Karen Bjørn Sørensen, født den 21. januar 1972 i Viborg.

192. Eigil Sørensen, født den 20. decb. 1945 i Østerbølle.

Efter at Eigil havde taget realeksamen i 1963 fra Søndre Skole i Grindsted, blev han uddannet som typograf i Grindsted Bogtrykkeri. Sin værnepligt aftjente han i 1968 i Fredericia, hvorefter han søgte ind til politiet og blev ansat ved politiet i København den 1. april 1969.

Gift den 16. august 1969 i Sdr. Vinge kirke med kontorassistent, Ruth Frandsen Jensen, født den 3. januar 1945, datter af specialarbejder, Jens Frandsen Jensen og hustru, Edith, født Vinter, Sdr. Vinge. Efter giftermålet bosatte Ruth og Eigil sig i København, og her arbejdede Ruth på Arbejdsformidlingens kontor, mens Eigils arbejdsplads var Antonigades politistation.

Den 1. september 1973 fik Eigil ansættelse ved politiet i Esbjerg, og Ruth fik ansættelse på politistationens kontor (bødeafdelingen)

Eigil og Ruth købte hus i

Hjerting. Deres adresse er: Skyttevænget 44, Hjerting, Esbjerg.

De har 2 børn:

1921. Marlene Sørensen, født den 26. juli 1975 i Esbjerg.

1922. Jens Sørensen, født den 25. januar 1978 i Esbjerg.

193. Bente Sørensen, født den 24. juli 1948 i Østerbølle.

Efter at Bente i 1967 havde taget studentereksamen i Grindsted, tog hun ophold på Haslev udvidede Højskole fra august 1967 til januar 1968, og blev derefter i ca. et halvt år ansat som vikar ved Agerbæk skolevæsen.

I august 1968 begyndte studierne på Haslev seminarium, hvorfra hun dimitteredes i 1971, og fik ansættelse ved Haslev kommunale skolevæsen.

Gift den 24. maj i 1969 i Grindsted kirke med ingeniør Willy Jensen, født den 1. september 1940 i Sigerslevøster ved Frederikssund, søn af gdr. Helge Jensen og hustru, Karla Petrea, født Hansen, "Pilegård", Sigerslevøster.



Ruth og Eigil Sørensen
med Marlene og Jens

Efter at Willy Jensen havde taget realeksamen i Hillerød, kom han i elektrikerlære i Slangerup og blev her udlært i 1961. Willy blev indkaldt til Civilforsvaret og virkede da som gruppefører, hvorefter han fortsatte med en videreuddannelse på teknikum i København og han tog eksamen som elektroingeniør i 1967.



Bente og Willy Jensen med børnene

Efter 5 måneders ophold på Haslev udvidede Højskole fik han ansættelse ved S.E.A.S. fra 1. januar 1968, og har virket her siden.

Foruden det daglige arbejde har Willy i flere år været formand for KFUM i Haslev og deltaget i arbejdet indenfor FDF i Haslev. I øjeblikket er han formand for forretningsudvalget for KFUM's Missionshotel. Bente er ansat ved Grøndalsskolen i Haslev .

Adresse: Drosselvej 10, 4690 Haslev.

De har 3 børn:

1931. Ole Mikael Jensen, født den 11. oktober 1969 i Haslev.

1932. Peter Ulrik Jensen, født den 20. april 1971 i Haslev.

1933. Lars Henrik Jensen, født den 30. maj 1973 i Haslev.

194. Per Sørensen, født den 18. juli 1953 i Smidstrup.

Efter at Per i 1970 havde taget realeksamen fra Grindsted Gymnasium, kom han til Bjerringbro, og boede hos Else og Villy og gik herfra på handelsskole i Viborg og tog eksamen her i 1971.

Tog så på Haslev Gymnasium, hvor han tog HF-eksamen i 1973. Begyndte så studierne på Haslev Seminarium, hvorfra han dimitteredes som lærer i 1977.

Gift den 28. juni 1975 i Kongsted kirke med Grethe Skaarup Sørensen, født den 20. juli 1954 i Kongsted, datter af montør Jens Rudolf Skaarup Sørensen og hustru, Ingrid, født Gregersen, Kongsted.

Efter 10 års skolegang i Kongsted skole, som sluttede med realeksamen i 1971, kom Grethe på Haslev gymnasium og tog herfra studentereksamen i 1974.

I efteråret 1974 begyndte Grethe på sygeplejeskolen i Ringsted og afsluttede sin eksamen som sygeplejerske i februar 1978 og blev derefter ansat som assistent på Ringsted sygehus.

Per aftjente sin værnepligt som militærnægter i Kontaktcentret for hjemløse i Saxogade i København, hvor han var medhjælper i 11 måneder. Fra 1. august 1978 starter han som lærer.

Deres adresse er: Schaldemosevej 3, 4100 Ringsted.



Grethe og Per Sørensen

195. Inger Sørensen, født den 16. november 1957 i Grindsted.

Efter realeksamen fra Søndre skole i Grindsted, fik Inger plads i huset i Bjerringbro et år og boede hos Else og Vil-

ly på Hedevej 4., hvorefter hun kom på Viborg Amtsgymnasium og tog herfra HF-eksamen i 1977.

Inger var under opholdet i Bjer-ringbro medhjælper ved "Tum-lingerne", (de små indenfor FDF)

Fra 15. juli 1977 har Inger opholdt sig i Svejts, hvor hun havde plads i huset på et internationalt rekreativshjem i Locarno. Et hjem som bl.a. ejes af Kirkernes Verdensråd.

Fra 20. januar 1978 er hun elev på Haslev udvidede Højskole.



Inger Sørensen

110. Marie Eriksen, født den 28. maj 1918 i Frederiksdal.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal skole, havde Marie flere pladser som husassistent, før hun begyndte sin uddannelse som sygeplejerske på henholdsvis Terndrup og Ålborg sygehuse.



Marie Eriksen

Efter afsluttet uddannelse var Marie i flere år sygeplejerske i København på flere forskellige hospitaller.

På grund af svigtende helbred måtte Marie tage afsked med sygeplejergeneringen, og var i de sidste år patient på et hvilehjem i Sahl.

Marie døde på Kjellerup sygehus den 23. maj 1962. kun 44 år gammel.

Hun er begravet på Hørup kirkegård.

111. Agnes Eriksen, født den 31. januar 1920 i Frederiksdal og døbt i Kragelund kirke den 22. februar 1920. Efter skolegang i Frederiksdal skole, blev Agnes konfirmeret i Hinge kirke den 8. april 1934 af daværende sognepræst Harbo.

Havde derefter forskellige pladser i huset, dels på hjemegnen og dels på Sjælland. Agnes var bl.a. i huset hos tre af sine søskende, Jenny og Hans i Midstrup, Signe og Niels Peter på KFUM i Haderslev og Ingefred og Jens Chr, da de havde gården i Ejby på Sjælland.



Agnes og Søren Vestergård
med Poul og Margit

I vinteren 1946-47 var Agnes elev på Haslev udvidede Højskole og i foråret 1948 påbegyndte hun sygeplejeuddannelsen på Ringkøbing sygehus, en uddannelse, som hun dog aldrig fuldførte.

Agnes blev gift den 5. maj i 1951 i Vinderslev kirke med Søren Vestergaard Jensen, søn af gdr. Jacob Jensen og hustru, Mette, Højvang, Skjern.

Gården "Højvang" er på 50 tdr. land og kostede på daværende tidspunkt 85.000 kr. Højvang ligger 2 km udenfor Skjern by. Til gården er der forskelligartet jord, bl.a. 10 tdr. land afvandet eng, hvoraf noget ligger

i Skjern Ådalen. Agnes og Søren har gennem alle årene været bosat på "Højvang", men har nu solgt gården til Lisbeth og Ivan, og flyttet først på året 1978 til Skjern, hvor de har købt hus på Nattergalevej 3, 6900 Skjern. Agnes tog for en del år siden uddannelse som sygehjælper og virker som sådan på Tarm sygehus.

De har 3 børn:

1111. Margit Vestergård, født den 14. febr. 1952 på "Højvang"

Margit tog realeksamen fra Skjern byskole og dernæst handelsskoleeksamen og blev kort tid efter ansat som elev i Skjern bank, hvor hun efter læretiden var assistent. Hun havde ansættelse i Skjern bank

i godt 5 år, kun afbrudt af et højskoleophold på HuH i Haslev. Fra 1. august 1976 fik Margit stilling som assistent i Provensbanken i Fredericia, hvor hun stadig arbejder.

1112. Lisbeth Vestergaard, født d.16. maj 1954 på "Højvang".

Efter at Lisbeth havde taget realeksamen fra Skjern byskole, var hun et år i huset på Sømandshjemmet i Hvide Sande.

Elev på Haslev udvidede Højskole i foråret 1972 og blev derefter elev på Børkop sygeplejeskole i efteråret 1972.

Derefter fulgte sygeplejeuddannelsen på Herning sygehus, hvorfra hun tog eksamen i 1976.

Den 30 august 1975 blev Lisbeth gift i Skjern kirke med overkonstabel, Ivan Flaskager Hansen, fra Faurholt ved Ikast. De byggede hus i Snejbjerg ved Herning. De har et barn:



Lisbeth og Ivan

11121. Brian Flaskager Hansen, født den 21. marts 1977.

1113. Poul Højvang Jensen, født 2. novb. 1955 på "Højvang".

Poul tog realeksamen fra Skjern byskole og derefter studentereksamen fra Tarm gymnasium i 1975.

Pouls store interesse er sport og han har i mange år været aktiv indenfor KFUK og K' idræt i Skjernkredsen, dog i særdeleshed indenfor håndbold.

Han har været på mange kurser på Hellebjerg og Sønderborg og andre steder, før han blev færdig som instruktør. I sommeren 1973 var Poul deltager på en lejr i U.S.A. I foråret 1976 var han elev på Haslev udvidede Højskole og til august samme år begyndte han læreruddannelsen på Nr. Nissum seminarium, hvor han også er stærk engageret indenfor idrætten både som spiller og træner.

112. Ejner Kristian Eriksen, født d. 2. januar 1922 i Frederiksdal.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal, fik Ejner et 5 måneders ophold på Tommerup højskole, vinteren 1941-42.

Efter forskellige pladser ved landbruget, købte Ejner den 1. september 1947 en ejendom i Charlottenlund, nabo til barndomshjemmet.

Ejner blev gift den 24. oktober 1949 i Vinderslev kirke med Ellen Margrethe Jensen, datter af Martinus Jensen og hustru, Jensine Kirstine, født Hansen, Oddermark.



Ellen Margrethe og Ejner Eriksen

Ellen Margrethe havde ca. to år før giftermålet begyndt en sygeplejerskeuddannelse på Farsø sygehus, men afbrød uddannelsen for at hjælpe Ejner derhjemme med bedriften.

Ejendommen i Charlottenlund drev Ellen Margrethe og Ejner indtil den 1. september 1958, hvor de købte og overtog gården "Holmslykke" i Mausing, der er på 31 tdr. land og kostede 114.000 kr. uden besætning og maskiner.

Ellen og Margrethe har boet på "Holmslykke" siden.

Foruden at samle kræfterne om den hjemlige bedrift, deltager de begge aktivt i det kirkelige liv i Vinderslev sogn. I årene 1961-69 har Ejner været medlem af Vinderslev menighedsråd, og har i en årrække været medlem af samfundsbestyrelsen for den Indre Mission i Mausing. Samtidig med at Ejner er søndagsskolearbejder, fungerer han som distriktsanger i Vinderslev kirke for Mausing-Pederstrup skoledistrikt.

Deres adresse er: Holmslykkevej 1, Mausing, 8620 Kjellerup.

De har 6 børn:

1121. Henning Eriksen, født den 12. august 1950 i Charlottenlund, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang henholdsvis i Mausing og Vinderslev skoler kom Henning på Sommersted ungdomsskole i 1966-67, havde derefter forskellige pladser ved landbruget og fik så i 1969 et ophold på Tommerup højskole, og aftjente sin værnepligt i Nr. Utrup fra 1.10.70 til 1.10.71.

Efter et ophold på Hammerum landbrugsskole i 1971-72 tog han til til Canada et halvt år, hvor han også arbejdede ved landbruget. (dansk landbrugsudveksling). Henning var elev på Luthersk Missions Bibelskole i Hillerød i foråret 1974 og arbejdede derefter $\frac{1}{2}$ år som

medarbejder på Sandholm soldaterhjem. I ca. $1\frac{1}{2}$ år var han mejeriarbejder på Hinge mejeri, en del af tiden som tankvognschauffør. Fra 1. april 1976 har Henning været ansat ved et tømrerfirma i Grønbæk. Den 15. november 1975 købte Henning en lille ejendom i Frederiksdal, som han drev ved siden af tømrerarbejdet.

Den 15. september 1977 købte Henning gård i Sønderup ved Videbæk. Gården er på 25 ha. og handelsprisen var 1.1 mill. kr.

Gift den 8. oktober 1977 i Skovlund kirke med bankassistent Marie Kruse Pedersen, datter af gdr. Magnus Pedersen, og hustru, Margrethe, født Kruse, Lund, Skovlund.

Marie Kruse Pedersen er født den 27. juni 1956 og opvokset i Skovlund, hun tog efter 7 års skolegang her 1. realklasse i Ansager Folke- og Realskole, og siden 2. og 3. real på Hellebjerg Idræts- og Ungdomsskole. I 1974 tog hun handelseksamen i Grind-



Marie og Henning Eriksen

sted og blev derefter ansat i Handelsbanken i Grindsted, hvor hun var i 2½ år. Marie havde et bibelskoleophold på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød og havde før giftermålet 2 måneders ophold på Hammerum Husholdningsskole.

1122. Jens Kristian Eriksen, født den 20. august 1951 i Charlottenlund, Kragelund sogn.

Ligesom Henning fik Jens Kristian efter skolegangen i Mausling og Vinderslev et ophold på Sommersted ungdomsskole i året 1967-68, og havde derefter plads som medhjælper ved landbruget.

I vinteren 1972-73 ophold på Haslev udvidede Højskole, hvorefter han arbejdede et halvt år som medhjælper på soldaterhjemmet i Jægerspris.

Den 15. juni 1974 blev Jens Kristian gift i Frederiks kirke med Sonja Maagaard, født den 4. juli 1953 i Frederiks, datter af Henry Maagaard og hustru, Gerda, f. Jørgensen.

Sonja tog realeksamen i Frederiks skole i 1970 og havde siden plads som medhjælper på forskellige vuggestuer. I ca. et halvt år arbejdede Sonja i Norge, hvor hun havde

plads i huset, ligesom hun har arbejdet en tid som medhjælper på soldaterhjemmet på Holmen.

Efter giftermålet bosatte Sonja og Jens Kristian sig i Tåstrup, hvor de købte ejerlejlighed og Jens Kristian arbejdede som lagerekspedient i "City 2", i Tåstrup.

I foråret 1977 flyttede Sonja og Jens Kristian til Rimmerhus v. Videbæk, og Jens Kristian er nu ansat som maskinarbejder i Barde.

Deres adresse er: Elmeholtvej 1, Rimmerhus, 6920 Videbæk.



Sonja og Jens Kristian Eriksen
med børnene

De har 2 børn:

11221. Lisbeth Eriksen, født d. 27. juli 1975 i Kjellerup.

11222. Eva Eriksen, født den 21. juli 1977 i Herning.

1123. Gudrun Eriksen, født den 22. novb. 1953 i Charlottenlund.

Efter 7 års skolegang, fik Gudrun ligeledes et års ophold på Sommersted ungdomsskole, hvorefter hun kom på Kjellerup realskole i 2. real og tog realeksamen herfra 1970. Derefter havde hun plads i huset og kom så på Hammerum husholdningsskole i 1972.

Efter opholdet på husholdningsskolen havde Gudrun plads på soldaterhjemmene i Fredericia og Viborg.

I efteråret 1973 påbegyndte Gudrun sin uddannelse som diakon på Diakonskolen i Århus, den socialpædagogiske linie, og bestod eksamen her den 1. april 1977.

Den 2. april 1977 blev Gudrun gift i Vinderslev kirke med agronom, Ernst Skipper, f. den 27. august 1948, søn af gdr. Chr. Skipper og hustru, Johanne, f. Mathiasen Madsen, Hedensted.

Gudrun virkede først som

kommunal dagplejemor i Gjellerup, men fra 15. nov. 1977 har hun været ansat i en eksternatbørnehave i Ikast. Deres adresse er: Ravnbjerg Krat 10, Gjellerup. Ernst, der er lærer på Hammerum Landbrugsskole, var ca. 1½ år før giftermålet med Gudrun blevet enke, og han har en lille pige fra første ægteskab:

11231. Linda Skipper, født den 20. juli 1975.

1124. Ragnhild Eriksen, født 26. januar 1956 i Kjellerup.

Efter 7 års skolegang i Vinderslev, havde Ragnhild ophold på Sommersted ungdomsskole i 1970-71.

Tog realeksamen fra "Kornmod" i Silkeborg i 1973, hvorefter kom hun i huset hos købmand Eriksen i Kibæk. Her



Gudrun og Ernst Skipper
med den lille Linda.

blev hun senere butikslærling og udlært 1. august 1977. Efter et 5 måneders ophold på Luthersk Missions Højskole i Hillerød kom hun atter til Kibæk i sin gamle plads hos købmand Eriksen, hvor hun stadig er ansat.

1125. Bodil Eriksen, født den 27. januar 1956 i Kjellerup.
(Ragnhild og Bodil er tvillinger).

Efter 7 års skolegang i Vinderslev havde Bodil ligesom Ragnhild ophold på Sommersted ungdomsskole i 1970-71. Efter realeksamen fra "Kornmod" i Silkeborg i 1973 kom hun i huset og bagerforretning i Kibæk, hvor hun var et år.

Derefter blev Bodil butikselev i papirhandel i Kjellerup, hvorfra hun blev udlært den 31. september 1977.

Gift den 5. februar 1977 i Vinderslev kirke med bankassistent, Ib Kastrup Nielsen, Møltrup, søn af smed Svend Aage Rask Nielsen og hustru, Lydia, født Kastrup, Aalestrup.

Bodil og Ib bor i Møltrup, Ib er ansat i en bank i Ålestrup.

Deres adresse er: Havrevej 12, Møltrup.



Bodil og Ib Nielsen

1126. Niels Aage Eriksen, født den 2. juli 1961 i Mausing.

Efter 8 års skolegang i Vinderslev skole, kom Niels Aage til Sommersted ungdomsskole, hvor han stadig er elev.

113. Holger Alfred Eriksen, født den 12. august 1923 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal skole, var Holger medhjælper hjemme indtil 1942, da han blev medhjælper hos sin bror, Jens Kristian Eriksen, Skibby. Ophold på Haslev udvidede Højskole i vinteren 1946-47.

Gift den 19. oktober 1950 i Mammen kirke med Frida Lev-

ring, født den 5. august 1928 i Mammen, datter af gdr. Frederik Martin Levring og hustru, Mette Marie, født Nielsen, Mammen.

Frida var før giftermålet begyndt en uddannelse som sygeplejerske på Kjellerup sygehus, men afbrød denne uddannelse for at hjælpe Holger med landbruget.

Ved giftermålet købte Frida og Holger en ejendom i Elsborg, Højbjerg sogn. Ejendommen var på 14 tdr. land, men denne ejendom solgte de allerede til den 1. december 1953, da de overtog Holgers barndomshjem i Frederiksdal, som de stadig har.



Frida og Holger Eriksen

Frida har, foruden at hjælpe med landbruget derhjemme i flere år haft arbejde udenfor hjemmet. Hun har således i flere år været nattevagt på Kjellerup sygehus, hvorefter hun en tid var hjemmehjælper i Kragelund sogn.

Deres adresse er: Charlottenlundvej 32, 8620 Kjellerup.

De har 5 børn:

1131. Oluf Eriksen, født den 27. november 1951 i Elsborg.

Efter 10 års skolegang henholdsvis i Frederiksdal, Kragelund og "Kornmod" i Silkeborg, afsluttede Oluf skolegangen her med TF-eksamen.

Oluf var elev på Grejsdalens ungdomsskole i 1966-67 og

kom derefter i lære på Kjellerup Maskinfabrik og blev udlært som maskinarbejder i 1974.

Derefter aftjente Oluf sin værnepligt i 1974-75 i Fredericia og Skive.

Elev på den udvidede højskole i Haslev i 1975 og havde derefter arbejdede forskellige steder.

Gift den 2. oktober 1976 i Tårs kirke med ergoterapeut, Birgit Uggerhal, datter af Konrad Vilhelm Uggerhal og hustru, Meta Kristine, født Juul.



Birgit og Oluf Eriksen

Ved giftermålet bosatte

Birgit og Oluf sig i Varde, hvor Birgit var ansat på Varde sygehus og Oluf var påbegyndt en videreuddannelse på Esbjerg tekniske skole, hvorfra han til juli 1977 bestod eksamen som maskintekniker og fik derefter ansættelse på Grundfoss i Bjerringbro.

Birgit og Oluf købte hus i Elsborg, Kjellerupvej 45, Elsborg, hvortil de flyttede den 15. august 1977. Birgit har fået deltidsarbejde på Viborg sygehus.

De har 1 barn:

11311. Anders Eriksen, født den 5. juli 1977 i Varde.

1132. Henrik Eriksen, født den 2. marts 1953 i Elsborg, Højbjerg sogn.

Efter skolegang i Frederiksdal og Kragelund skoler, kom Henrik på "Kornmod" i Silkeborg, hvorfra han tog realeksamen i 1970. Derefter kom Henrik på Haslev gymnasium og herfra tog han HF-eksamen i 1972.

Så begyndte han uddannelsen som lærer og tog på Nørre Nisum seminarium, hvorfra han dimitterede som lærer i 1977.

Fra 1. august samme år fik han ansættelse som lærer ved Vestervig skolevæsen.

Gift den 12. juli 1975 i Ringkøbing kirke med Ingelise Christensen, født den 6. maj 1953 i Haslev, datter af skoledirektør Chr. Christensen og hustru, Karen Margrethe, født Knudsen,

Ringkøbing. Ingelises skolegang foregik i Haslev, hvor hendes far på det tidspunkt var lærer ved Grøndalsskolen, og siden i Ringkøbing hvortil forældrene flyttede.

Ingelise tog studentereksamen fra Tarm (V.G.T.) og begyndte derefter studierne på Nørre Nissum seminarium, hvorfra hun dimitterede som lærer

i 1976. Efter giftermålet bosatte Ingelise og Henrik sig i Nr. Nissum, men flyttede den 1. februar 1977 til Bedsted i Thy, hvor Ingelise da var ansat som lærer ved Sydthy kommunale skolevæsen.

De købte hus i Bedsted. Adressen er: Gl. Bedstedvej 6, 7755 Bedsted.

De har 1 barn:

11321. Jesper Eriksen, født den 21. juni 1977 i Bedsted.

1133. Lis Eriksen, født den 26. juli 1954 i Frederiksdal.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal og Kragelund skoler, tog Lis 8.kl. i Silkeborg og 9. på Grejsdalens Ungdomsskole. Efter skolegangen havde Lis forskellige pladser i huset, bl.a. i Løgumkloster, hvor hun var henholdsvis i huset og på skolen. I 1974 havde Lis et 5 måneders ophold på Haslev udvidede Højskole og blev derefter ansat som sygehjælper i Silkeborg. I 1976 begyndte Lis på realkursus i Silkeborg, hvor hun stadig læser.

1134. Lars Eriksen, født den 12. juli 1960 i Frederiksdal.

Efter 7 års skolegang i Kragelund og Silkeborg, tog Lars realeksamen i 1977. Går nu på handelsskole i Silkeborg.

1135. Birgitte Eriksen, født den 12. november 1966 i Frederiksdal.
Går i Kragelund skole.



Ingelise og Henrik Eriksen

114. Johannes Eriksen, født den 19. april 1925.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal skole havde Johannes plads ved landbruget forskellige steder og var derefter soldat i Viborg og på Bornholm 1946-47.

I vinteren 1947-48 var Johannes elev på Tommerup højskole. I ca. 8 år var Johannes medhjælper på Tange Skovgård, ved Ans.



Edith og Johannes Eriksen

Gift den 4. november 1961 i Grønbæk kirke med Edith Christensen, født den 12. februar 1941 i Kølsen, datter af Anders Chr. Christensen og hustru, Elna Marie, født Pedersen. Ediths skolegang foregik i Lyngsø ved Viborg.

Ved giftermålet fik Edith og Johannes lejlighed på Tange Skovgård, hvor de begge var ansat som henholdsvis husassistent og landbrugsmedhjælper, indtil de den 1. november 1962 købte en ejendom i Pederstrup, Tøndborgvej 43.

I 1972 solgte de de 16 tdr. land, som hørte til ejendommen og Johannes fik ansættelse på Møballes Emballagefabrik i Silkeborg, hvor Johannes stadig arbejder. Edith arbejder som afløser i køkkenet på Kjellerup sygehus, ligesom hun ind imellem har forskelligt rengøringsarbejde.

De har 4 børn:

1141. Inger Lise Eriksen, født den 3. marts 1960 i Kølsen.

Efter 8 års skolegang i Vinderslev skole kom Inger Lise

til Borremose Ungdomsskole i Himmerland. Fra 1. juli 1977 har hun haft plads i huset i Kjellerup.

1142. Kristian Eriksen, født den 22. august 1962 i Tange.

1143. Peter Eriksen, født den 28. april 1966 i Pederstrup.

1144. Tove Eriksen, født den 18. maj 1967 i Pederstrup.
Børnene går i skole i Vinderslev.

2. Knudditte Susanne Jensen, født den 16. juli 1884 i Hesselskov, Kragelund sogn.

Efter skolegang i Stenholt (Bederhøj) og Frederiksdal skoler, havde Knudditte plads forskellige steder som husassistent, indtil hendes far, Jens Jensen døde i 1916, da tog Knudditte ophold hos sin mor, Sine Jensen, som da boede i Revl.

Knudditte ernærede sig ved at sy for folk, da hun var en meget dygtig syerske.

I 1926 købte Knudditte Jensen en lille ejendom på Pederstrup mark, med nogle få tdr. land, og her havde hun for det meste 3 køer samt nogle få svin, og det gav nok til at hun kunne leve af det. Knuddittes mor, Sine Jensen, havde 3 år forinden solgt den lille ejendom i Revl, og boede da i en lejlighed i Pederstrup og hun tog nu ophold hos Knudditte på den lille



Knudditte Jensen

ejendom, hvor de boede sammen indtil Sine Jensen døde i 1942.

Ca. et år efter moderens død solgte Knudditte Jensen ejendommen og tog plads som husbestyrinde, først i Frederiksdal, derefter hos Peder Holm i Revl, og sidst hos maler Vestergaard i Vinderslev.

Men Knudditte Jensen, der ikke var ung mere, blev træt af at flytte omkring og lejede en lejlighed i Vinderslev, hvor hun blev boende, indtil hun døde den 13. juni 1948. Knudditte Jensen er begravet på Vinderslev kirkegård.



Knudditte og Sine Jensen udenfor den lille ejendom

3. Petrine Jensen, født den 17. februar 1887 i Hesselskov.

Petrine Jensens skolegang foregik som de andre søskendes i Stenholt (Bederhøj) og Frederiksdal skoler. Efter konfirmationen havde Petrine forskellige pladser i huset, indtil hun den 27. oktober 1909 blev gift i Kragelund kirke med snedkermester, Niels Kristian Nielsen, født den 17. december 1880 i Pederstrup, søn af Anders Peder Nielsen og hustru, Mette Marie, født Pallesen og kom fra Ebstrup.

Ved giftermålet købte og overtog Kristian Nielsen sit barndomshjem og sin fars forretning, som han drev videre. Til stedet var der foruden beboelse og snedkerværksted ca. 4 tdr. land, som de drev ved siden af snedkerhåndværket.

Niels Kristian Nielsen blev kun knap 50 år gammel, idet han døde den 19. november 1930. Petrine Nielsen stod da ene tilbage med 8 børn, hvoraf de fire var ukonfirmerede, den yngste kun $1\frac{1}{2}$ år gammel. Det blev derfor små kår, familien kom til at leve under, men da Kristian Nielsen gennem årene havde lavet og solgt mange ligkister, fortsatte Petrine Nielsen med salg af disse i nogle år. Hun indrettede et hjørne af værkstedet til lager, men det var selvfølgelig meget begrænset, hvad det kunne give.



Petrine og Kristian Nielsen

Endvidere havde Petrine en pensionær, som boede og spiste hos hende, og betalte lidt for det.

Der var på det tidspunkt ikke noget der hed enkepension eller børnebidrag, og da det selvfølgelig kneb for familien at klare udgifterne til det daglige på den lille ejendom med kun tre køer og nogle grise, så Petrine sig tvunget til at henvende sig til kommunen om økonomisk hjælp.

Hvor ufatteligt det end kan synes for nutidsmennesker, blev hun denne hjælp nægtet. Børnene fortæller, at de så tydeligt husker, at deres mor, da hun kom hjem til dem, slog sin hånd i bordet og sagde: Så skal det gå med Guds hjælp! Året efter kom der nogle af sognerådsmedlemmerne og tilbød Pe-

trine Nielsen enkehjælp, men da sagde mor: Nej tak, jeg skal nok klare mig selv. Og det viste hun, at hun kunne. Som den enestående dygtige og energiske kvinde hun var, klarede hun hjemmet, børnene og økonomien på en beundringsværdig måde. Ja, børnene udtaler, at de faktisk aldrig mærkede, at der var små kår, i hvert fald gik de aldrig sultne i seng.



Petrine og Kristian Niensens ejendom i Pederstrup

Petrine Nielsen døde den 25. juni 1954, og blev ligesom sin mand begravet på Vinderslev kirkegård.

Petrine og Kristian Nielsen havde som omtalt 8 børn:

31. Alfred Nielsen, født den 9. juli 1910 i Pederstrup, Vinderslev sogn.

Efter 7 års skolegang i Mausing skole, tog Alfred forskelligt forefaldende arbejde og efter 2 højskoleophold (henholdsvis Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Rønshoved højskole) begyndte den egentlige uddannelse som lærer på Skårup seminarium, hvorfra han dimitterede i 1939. Derefter fik Alfred ansættelse som lærer på Egå efterskole, hvor han virkede

fra 1939-41 og fik så ansættelse på Mørkøv centralskole fra 1941-45. I årene fra 1945-55 var Alfred Nielsen førstelærer i Stigs Bjergby skole, afbrudt af et års kursus 1952-53 på Danmarks Lærerhøjskole i København. Derefter ansættelse som førstelærer ved Faarevejle centralskole, hvor han nogle år senere blev ansat som skoleinspektør. Ved kommunesammenlægningen antaget som ledende skoleinspektør i Dragsholm kommune.

Gift i Torbenfeld slotskapel den 7. december 1945 med Anni Ruth Pedersen, født den 27. marts 1927 i Mørkøv, datter af Peder Pedersen og hustru, Dagny, født Hansen.



Anni og Alfred Nielsen

I 1974 blev Alfred Nielsen pensioneret.

Ved siden af arbejdet i skolen har Alfred gennem en årrække virket som kirkesanger i Faarevejle kirke, og da det er et ret stort sogn, giver det en del arbejde. Desuden afløser han præsten i dennes ferier, med undervisning af konfirmander i Faarevejle.

Deres adresse er: Bøgebjergvej 2, 4540 Faarevejle.

De har 2 børn:

311. Marianne Nielsen, født den 4. maj 1948 i Stigs Bjergby.

Marianne Nielsen tog apotekerassistenteksamen i Holbæk i 1969, og havde derefter et års ophold på Hallingdalens højskole. Blev i 1970 ansat på Løve apoteket i Kolding, hvor hun arbejdede til 1973, da hun fik ansættelse på Husum apotek.

Gift den 26. juni 1976 i Rødovre med Jens Hørup Jørgensen, født den 7. februar 1944 i Randers, søn af kiropraktør, Johannes Neldeberg Jørgensen og hustru, Else, født Hørup.

Jens Hørup Jørgensen er udlært elektronikmekaniker.

Deres adresse er:

Aneksgårdsvej 6, Rødovre.



Marianne og Jens Hørup Jørgensen

312. Elsebeth Nielsen, født den 21. marts 1951 i Stigs Bjergby.

Efter at Elsebeth Nielsen havde taget studentereksamen fra Stenhus gymnasium i Holbæk, tog hun til Israel i Kibbutz og senere til London som aupairpige i et år.



Elsebeth Nielsen

I 1971 begyndte hun læreruddannelsen på Blågård seminarium, hvorfra hun dimitterede i 1975 og blev samme år ansat som lærer ved Ballerup kommunes skolevæsen.

I 1977-78 årskursus i gymnastik på Danmarks højskole for legemsøvelser.

Adressen er:

Hasselvej 27 B, Skovlunde

32. Nelly Knuditte Nielsen, født den 2. april 1912 i Pederstrup.

Efter 7 års skolegang i Mausing skole og forskellige pladser på egnen, havde Nelly i 1931 et ophold på Ry Husholdningsskole og på Antvorskov højskole i 1933.

I 1934 begyndte Nelly på sygeplejerskeuddannelsen på Vejle sygehus, hvor hun var i tre år + seks måneders ophold på Statshospitalet i Riiskov og to måneder på fødselsstiftelsen i Århus og en tid på Julemærkesanatoriet i Julsminde.

Efter endt uddannelse var Nelly assistent i 9 måneder på Frederikssund sygehus.

Gift den 4 januar 1939 i Vinderslev kirke med Jens Nyhus (teglværksejer) i Sinding. Jens Nyhus blev født den 25. juli 1908 i Sinding, søn af gdr. Kristen Nyhus og hustru, Johanne, født Nielsen.

Nelly og Jens Nyhus drev teglværket i Sinding i 12½ år, da de solgte det for at overtage Jens Nyhus' barndomshjem den 1. juni 1951. Jens Nyhus' forældre blev boende på gården i en lejlighed der. Det blev imidlertid kun kort tid, de fik lov til at være på gården, idet Jens Nyhus døde den 24. november 1958 og blev begravet på Sinding kirkegård.

Nelly drev gården videre indtil april 1963, da hun solgte den og byggede hus i Skægkær.

Nelly tog så et optræningskursus i sygeplejen i Sikleborg og blev ansat på Kjellerup sygehus, hvor hun har virket indtil 1. maj 1977, da hun blev pensioneret.

Adressen er: Sindingvej 28,
Skægkær, 8600 Silkeborg.

De har 1 barn:

321. Rigmor Nyhus, født den 21. december 1944.

Efter 7 års skolegang i Sinding havde Rigmor et ophold på



Nelly og Jens Nyhus

Salling ungdomsskole i 1960 og tog derefter på "Kornmod" i Silkeborg i 1964, hvor hun tog præliminæreksamen og blev senere uddannet på regnskabskontor. Gift den 17. april 1965 i Sinding kirke med murermester Tage Hansen, født den 28. december 1935, søn af tømrermester Jens Hansen og hustru, Magda, født Ankersen. Rigmor og Tage Hansen er bosat i Silkeborg, hvor han arbejder som murermester og Rigmor passer regnskabet for sin mand.

Deres adresse er:
Dannevirksvej 17,
8600 Silkeborg.

De har 3 børn:

3211. Jens Nyhus Hansen,

født den 23. december
1965 i Silkeborg.
Skolegang på Th. Langs
skole i Silkeborg



Rigmor og Tage Hansen

3212. Peter Nyhus Hansen, født den 1. oktober 1969 i Silkeborg. Skolegang på Th. Langs skole i Silkeborg.

3213. Christina Nyhus Hansen, født den 12. juli 1971 i Silkeborg. Skolegang på Th. Langs skole i Silkeborg.

33. Anders Peter Nielsen, født den 19. marts 1914 i Pederstrup, Vinderslev sogn. Efter 7 års skolegang i Mausing skole havde Peter plads som landbrugsmedhjælper forskellige steder i landet, indtil han den 1. september 1940 købte en ejendom i Øster Frederiksmose ved Frederiksdal. En kusine og en søster til Peter var skiftevis husbestyrinde for ham, indtil han den 7. marts 1943 blev gift i Thorning kirke med Krista Nørgård, født den 9. april 1921 i Vattrup, Thorning, datter af Anders Nørgård og hustru, Andrea, født Wissmann. Denne ejendom drev ægteparret til 1. maj 1966, da de købte hus i Frederiksdal og har boet der siden. Peter fik da arbejde hos Hørmann i Balle Kirkeby det første halve år og kom derefter på Lysbro fabrikker ved Silkeborg som lagerarbejder, og der arbejder han endnu.

Af tillidshverv har Peter i årene fra 1957-1969 været medlem af Kragelund menighedsråd, hvor han de sidste år havde arbejdet som kasserer for kirkekassen.

Desuden har han de sidste år været kasserer for Frederiksdal vandværk.. Krista arbejder på "Indutex" i Sejling på halv tid som syerske.



Krista og Peter Nielsen

Adressen er: Hesselskovvej 7, Frederiksdal, 8600 Silkeborg.
De har 3 børn:

331. Preben Nørgård Nielsen, født den 26. januar 1945 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Efter skolegang i Frederiksdal, tog Preben realeksamen på Kornmod i Silkeborg i 1961, og kom derefter i mekaniklære hos Kurt Knudsen i Kragelund, og blev her udlært som mekaniker i 1966.

I 1966-67 aftjente Preben sin værnepligt i Fredericia og Sjælsmark.



Jytte og Preben Nørgård Nielsen

Jytte Pedersen, født den 11. juli 1949 i Silkeborg, datter af Svend Pedersen og hustru, Mary, født Jørgensen. Jytte er syerske på Dansk Kjøleindustri i Silkeborg og har været ansat der siden 1966.

Preben har siden 1972 været værkfører hos bilforhandler, Bjarne Hjort i Hårup.

Deres adresse er: Gødvad Bakke 14, 8600 Silkeborg.

De har 2 børn:

3311. Kim Nørgård Nielsen, født den 4. august 1973 i Silkeborg.

3312. Pia Nørgård Nielsen, født den 28. maj 1977 i Silkeborg.

332. Henning Nørgård Nielsen, født den 13. april 1949 i Frederiksdal, Kragelund sogn. Efter 7 års skolegang i Kragelund tog Henning 8. skoleår på "Kornmod" i Silkeborg og kom derefter på Levring efterskole i 1964, og kom så senere i lære hos tømrermester Krogsgård i Frederiksdal.



Sin værnepligt aftjente Henning på kasernen i Næstved og kom derefter tilbage til Krogsgård i Frederiksdal, hvor han arbejder som svend.

Gift den 14. juni 1975 i Levring kirke med Lone Sylvestersen, f. den 18. september 1952, datter af afdøde Mejnert Sylvestersen og hustru Tove, født Nielsen. Lone er udlært i materialhandel i Kjellerup.

Deres adresse er:
Philipshave 6, 8620 Kjellerup.

Lone og Henning Nørgård Nielsen

De har 2 børn:

3321. Palle Sylvestersen Nielsen, født den 21. januar 1974 i Kjellerup.

332. Jesper Sylvestersen Nielsen, født den 15. april 1975
i Kjellerup.

333. Gitte Nørgård Nielsen, født den 5. maj 1953 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal og Kragelund, tog Gitte realeksamen fra "Kornmod" i Silkeborg i 1970, hvorefter hun kom i lære på kontoret hos Sejthen og Kramer i Silkeborg, og der arbejder hun stadig som kontorassistent. -

Gift den 30. april 1977 i Kragelund kirke med mekaniker Harry Rydal Hansen, født den 21. januar 1950, søn af gdr. Laurids Hansen og hustru Lilly, født Rydal, Stenrøgel.



Gitte og Harry Rydal Hansen

34. Jens Nielsen, født den 8. marts 1916 i Pederstrup.

Før skolegangen i Mausing skole var sluttet, måtte Jens Nielsen ud at tjene. Først fik han plads som medhjælper ved landbruget et par år på sin hjemegn, så på Århus- og Kjellerupegnen og sagde så farvel til landbruget med en plads som fodermester i Tårup.

Den 1. november 1934 begyndte han som mejerielev på mejeriet "Thor" i Thorning, hvor han var til 1. maj 1936, og kom så til "Økilde" i Vinderslev, hvor han blev udlært.

Den 1. august 1937 blev Jens indkaldt til militæret i Tønder, hvor han var soldat i 7 måneder og kom så tilbage til "Økilde". Den 1. maj 1938 kom Jens til Feldborg mejeri og senere til Thisted mejeri ved Viborg, men blev så atter indkaldt til militærtjeneste i 1939 på grund af krigen, men blev allerede hjemsendt 31. januar 1940 med uniformen, for hurtigt at kunne møde, hvis det blev nødvendigt. Derefter arbejdede Jens på forskellige mejerier, afbrudt af et skoleophold på Ladelund mejeriskole og kom til sidst på Korsvang mejeri ved Stoholm, hvor han lærte sin hustru at kende.

Jens Nielsen blev gift i 1945 med Else Margrethe Balling, født den 7. november 1924, datter af skatterådsformand Kristen Balling og hustru, Dusine, født Nelson, Stoholm.

Jens Nielsen deltog aktivt i modstandsbevægelsen under krigen, idet han var medlem af en gruppe, der modtog våben fra England.

I 1946 flyttede ægteparret til Højslev, hvor Jens siden har arbejdet på mejeriet.

I perioden 1962-66 var Jens medlem af Højslev sogneråd, Dommerby, Lundø kommune, valgt på den socialdemokratiske liste. I 1962 blev han formand for Dansk Mejeristforbund, Skive afdeling, og kom i 1968 i hovedbestyrelsen for Dansk Mejeristforbund. Disse to sidste poster har han stadig.

Else Margrethe Balling hjalp efter endt skolegang sin far på kontoret, kun afbrudt af to korte perioder, hvor hun var ude som husassistent, og fik et 3 måneders ophold på Høng højskole i sommeren 1944.

Efter giftermålet fortsatte hun med hjemmearbejde for sin far, der var skatterådsformand. Da faderen omkring 1960 holdt op på grund af alder, begyndte hun som udearbejdende, og tog hvad hun kunne få. I 4 år pillede hun rejer på en fa-



Grethe og Jens Nielsen

brik der i byen, og de følgende 7 år serverede hun på kroen, var så en tid ekspeditrice i en slagterforretning, og nu de sidste 5 år har hun været mejeriarbejder.

De har 7 børn:

341. Inge-Lise Nielsen, født den 10. juli 1945.

Inge-Lise kom efter sin konfirmation i huset i Højslev, og var i 1961 elev på Jebjerg ungdomsskole, og blev derefter telefonistinde på Højslev telefoncentral, var en kort tid ansat på telefoncentralen i Aabybro, men kom så tilbage til Højslev central i $\frac{1}{2}$ år. Derefter havde hun arbejde på en blondefabrik "Skandeks" i Viborg, rejste derfra og til Swejts og arbejdede der i 3 måneder på en møbelfabrik. Efter turen til Swejts arbejdede Inge-Lise en tid på "Asani", Viborg. Blev i julen gift med elektriker Anders Andersen fra Skive, flyttede til Helsingør og arbejdede på hotel Marienlyst som receptions dame i ca. 8 måneder, flyttede derefter til Kalundborg og arbejdede på ægpakkeriet.

I 1968 tog Lis og Anders ud at sejle med den norske båd "Robert Stove", Lis som stevardesse og Anders som elektriker, der var de i ca.

$1\frac{1}{2}$ år og sejlede i denne tid jorden rundt et par gange, og sejlede derefter i 3 måneder med en dansk båd.

Lis blev derefter skilt fra Anders, boede hjemme til august, kom derefter til Nyborg og rejste som togstevardesse.

I 1971 blev Lis gift med Bent Lindbjerg, født den 16. januar 1942 i Oure, Fodslette sogn Svendborg Amt. Bent flyttede til Rudkøbing i 1950, kom i 1956 i lære som baker, ud-

lært i 1960, og var derefter svend hos sin gamle mester til den 2. maj 1961, da han blev indkaldt som soldat ved Falsterske fodregiment i Vordingborg, og hjemsendt den 28. august 1962.



Inge-Lise og Bent Lindbjerg

Bent Lindbjerg rejste til København og arbejdede her som bager i et år, begyndte så ved DSB 1. november 1963 som aspirant, og blev i 1965 togbetjent.

342. Christian Balling Nielsen, født den 17. december 1946.

Startede skolegangen i Højslev skole, hvorefter han kom i 1. mellem på Søndre skole, Skive. I 1962 starter som reservedebslærling på Motorgården i Skive og blev udlært i 1966. Aftjente sin værnepligt i Nr. Uttrup, blev sergentelev i Sønderborg og var siden sergent i Nr. Uttrup i 2½ år. I 1960 blev Christian lagerchef hos Volvo i Løgstør. I oktober samme år startede Christian som håndboldtræner i Fjerritslev og her så han sin tilkommende hustru første gang.

Den 7. august 1971 blev Christian og Anne-Lise gift i Hjortdal kirke. Anne-Lise er datter af gdr. Alfred Sørensen og hustru, Methe, Hjortdal, Fjerritslev.

Efter giftermålet flyttede ægteparret til Odense, hvor Anne-Lise på et år tog faglærereksamen i legemsøvelser, ved Odense universitet.



Anne-Lise og Christian Balling

Efter vel overstået eksamen flyttede de til Silkeborg, hvor de har købt et dejligt hus. Anne-Lise har fået ansættelse på Silkeborg seminariums øvelsesskole og Christian arbejder hos Mercedes. Den 1. september 1972 påbegyndte Christian studi-

erne til merconom og 1. januar 1973 fik han stilling som lagerchef i Silkeborg. Den 1. maj 1974 overtager Christian Balling sammen med firmaets salgschef, det firma, de arbejder hos, nemlig Morris i Silkeborg.

I maj 1975 består Christian Balling de sidste prøver til merconomeksamen og 1. juni sælger de huset på Poppelvej og flyttede ind i et nyt hus på Herman Bangsvej. Til 1. sept. 1975 sælger Chr. Balling og salgschefen bilfirmaet og 1. januar 1977 begynder Christian som lagerchef hos ASEA-SKANDIA. (engros-firma for El-artikler).

I 1971 bestod Anne-Lise lærereksamen fra Ranum seminarium. Siden Anne-Lise og Christian blev gift, er fritiden blevet brugt dels til håndbold og dels til at lede gymnastik. Christian fungerer som dommer både til håndbold og fodbold.

De har 2 børn:

3421. Thomas Balling, født den 22. oktober 1973 i Silkeborg.

Døbt den 28. december 1973 i Alderslyst kirke.

3422. Jacob Balling, født den 14. marts 1976 i Silkeborg.

Døbt den 30. maj 1976 i Balle kirke.

343. Bente Nielsen, født den 1. januar 1949.

Bente tog realeksamen fra Højslev Fællesskole i juni 1965, og var derefter husassistent i Randers i et år. Tog derefter til Tyskland, hvor hun var barnepike hos en familie i et år.

Efter HF-eksamen fra Viborg i 1969 påbegyndtes studierne på Hellerup seminarium, hvorfra hun dimitteredes som lærer i 1973.

Har siden været ansat som lærer på en skole i Ishøj.

Gift i 1973 med revisor Hans Bække, født den 28. august 1946, søn af kæmner Kai Bække og hustru, Stinne.



Bente og Hans Bække

Hans Bække blev student fra Viborg Katedralskole i 1966. Soldat i Viborg 1967-68. Studerede i Århus fra 1968-70, og blev ansat som revisor i København i 1970. HD i regnskabsvæsen i 1976 fra Handelshøjskolen i København.

De har 2 børn:

3431. Mette Bække, født i 1974.

3432. Gitte Bække, født i 1975.

344. Birgit Nielsen, født den 8. august 1951. i Højslev, døbt d. 9. september 1951 i Dommerby kirke. Konfirmeret den 9. maj 1965 i Højslev kirke.. Efter 9 års skolegang i Højslev Fællesskole. var Birgit kon-torelev på Højslev Teglværker fra 1968 til 1971.

Gift i Højslev kirke den 17. februar 1973 med Hans Kølsen, født den 27. februar 1950, søn af afdøde vognmand Ernst Reinhard Kølsen Kristensen og hustru, Olga, født Nielsen. Efter 9 års skolegang i Højslev Fællesskole, som afsluttedes 1966, var Hans slagterlærling fra 1966 til 1970 hos slagtermester Robert Bække, Højslev.



Birgit og Hans Kølsen

Tog navneforandring i 1972 fra Kristensen til Kølsen. Birgit og Hans købte Robert Bækkes forretning i 1972 og solgte den igen i 1977.

Arbejder nu som inspektørpar i Søby-Højslev Hallen.

Deres adresse er: Buen 5, 7840 Højslev.

De har 1 barn:

3441. Kim Kølsen, født den 3. januar 1977 på Skive sygehus.

345. Gerda Nielsen, født den
30. januar 1958.
(HF-studerende)
Adresse:
Nyvej 7, 7840 Højslev.



Gerda Nielsen



Peter Balling Nielsen
Lars Balling Nielsen

346. Peter Balling Nielsen,
født den 19. juli 1963.
(skoleelev).

347. Lars Balling Nielsen,
født den 19. juli 1963.
(skoleelev)

35. Else Kirstine Nielsen,
født den 11. februar 1921

i Pederstrup, Vinderslev sogn.

Efter 7 års skolegang i Mausing skole og forskellige pladser i huset, fik Else et ophold på Uldum højskole i 1940.

Gift den 17. september 1940 i Vinderslev kirke med gdr.

Vagner Sørensen Holm, født den 7. oktober 1913 i Ungstrup, søn af gdr. Rasmus Holm, Ungstrup, og hustru, Mette Kathrine, født Lundgård.

Efter giftermålet overtog Else og Vagner Holm Vagners barndomshjem i Ungstrup. I 1947 købte de gård i Kærsholm, ved Thorning, og denne gård driver de endnu.

Else Holm har siden giftermålet taget uddannelse som sygehjælper i Kjellerup og har været ansat som sådan på Kjellerup

sygehus i mange år. Vagner Holm var elev på Korinth Landbrugsskole i 1938.



Else og Vagner Holm

Deres adresse er: Kærsholm, Thorning 8620 Kjellerup.

De har 4 børn:

351. Thorkild Holm, født den 18. juli 1941 i Ungstrup.

Thorkild Holm er udlært i manufakturforretning hos h.hv. Søndergård i Silkeborg og Søndergård i Frederikshavn.

Gift den 30. marts 1963 i Thorning kirke med Birgitte Anhøj, født den 28. august 1940 i Skallerup, Hjørring Amt, datter af gdr. Hans Kofoed Anhøj og hustru, Botilde, født Pedersen, Vork v. Vejle.

Birgitte er udlært som



Birgitte og Thorkild Holm med børnene

sygeplejerske på Centralsygehuset i Randers og arbejder nu på sygehuset i Viborg.

Deres adresse er: Brandstrupvej 99, Brandstrup, Rødkærsgade.

De har 3 børn:

3511. Flemming Anhøj Holm, født den 31. juli 1965 i Frederikshavn.

3512. Jesper Anhøj Holm, født den 14. februar 1970 i Kjellerup, Hørup sogn.

3513. Irene Anhøj Holm, født den 26. februar 1974 i Viborg.

352. Aase Holm, født den 5. februar 1944 i Thorning.

Efter 7 års skolegang i Thorning tog Aase mellemskoleeksamen i Kjellerup, og blev senere udlært som sygehjælper på Kjellerup sygehus.



Aase og Per Bak Nielsen med Henrik og Morten

Gift den 25. april 1964 i Thorning kirke med tømrer Per Bak Nielsen, født den 5. januar 1942 i Illerhuse, søn af gdr. Kristen Lassen Nielsen og hustru, Esther, født Bak. Per Bak Nielsen driver tømrerforretning i Engesvang.

Deres adresse er: Gl. Kongevej i Engesvang.

De har 3 børn:

3521. Henrik Holm Nielsen, født den 20. december 1964 i Grønbæk.

3522. Morten Holm Nielsen, født den 27. marts 1967 i Engesvang.

3523. Lisbeth Holm Nielsen, født den 2. maj 1974 i Herning.

353. Kristian Holm, født den 4. januar 1950 i Thorning.

Kristian Holm gik i Thorning Centralskole, hvorfra han tog realeksamen i 1967. Kom så i lære hos manufakturhandler Møller i Skive. I 1970 havde han et ophold på Krabbesholm højskole.

Kristian Holm er nu ekspedient hos Weber Carlsen i Silkeborg.

Gift den 28. juni 1975 i Grønbæk kirke med Inger Riis Thomsen, født den 28. juni 1951 i Grønbæk, datter af gdr. Niels Riis Thomsen og hustru, Maria, født Simonsen, Grønbæk.



Inger og Kristian Holm

Inger er udlært i manufakturbranchen, men læser nu på Th. Langs seminarium i Silkeborg. Inger havde før giftermålet et ophold på Rønshoved højskole.

Kristian startede egen forretning med boligudstyr den 1. april 1977 i Vestergade 10 i Kjellerup.

Deres adresse er: Blodbøgen 16, 8620 Kjellerup.

354. Karsten Holm, født den

6. november 1960 i Thorning.

Karsten Holm tog realeksamen i Thorning skole i 1977, hvorefter han kom i lære som klejnsmed i Kjellerup.



Karsten Holm

36. Marie Nielsen, født den 30. juni 1923 i Pederstrup.

Marie Nielsen blev gift i Vinderslev kirke den 7. december 1947 med bagersvend, Poul Peter Jensen, født den 27. marts 1921, søn af gibsdrejer, Martin Jensen, Knabstrup.

Marie og Poul Peter Jensen har boet i Faarevejle, Græsted og St. Lyngby.

I 1958 købte de bagerforretning i Slagelse. Poul Peter Jensen døde den 4. september 1963, og Marie drev da forretningen videre indtil 1975, da hun afhændede den og flyttede til Roskilde.

Hendes adresse er:

Mølløvænge 7 - Vor Frue
4000 Roskilde.



Marie og Poul Jensen

I ægteskabet er der 2 børn:

361. Kirsten Margrethe Jensen, født den 20. maj 1948 i Fåre-

vejle. Kirsten er apotekerassistent og arbejder som sådan på Allerød Apotek.

Hun er ugift.

Hendes adresse er:
Roskildevænge 36 st.th.
4000 Roskilde.



Kirsten Margrethe Jensen

362. Jørn Erik Jensen, født

den 25. oktober 1950 i Fårveje. Jørn Erik blev udlært som mekaniker i 1970 og arbejder nu på Holmegårds glasværk ved Næstved. Han er også ugift.

Hans adresse er:
Wesselvej 85, 4700 Næstved.



Jørn Erik Jensen

37. Henry Nielsen, født 10. august 1926 i Pederstrup, Vinderslev sogn.

Efter 7 års skolegang i Mausing skole, tjente Henry Nielsen ved landbruget flere steder, indtil han i 1946 begyndte ved postvæsenet.

Fra 1947-49 aftjente Henry sin værnepligt i Randers, hvor han blev korporal.

Den første tid Henry var ansat ved postvæsenet i Kjellerup, foregik turen som landpost pr. cykel, men i 1964 fik han bil at køre i.

Henry var først ansat som landpost i Hvam, men senere blev det Pederstrup-ruten og nu de senere år er det Vinderslev-ruten.



Hanne og Henry Nielsen med børnene

Henry Nielsen blev gift den 24. oktober 1953 i Vinderslev kirke med Hanne Lind Kusk, født den 8. juni 1931 i Vinderslev, datter af gdr. Niels P. Kusk og hustru, Karen, født Madsen Lind, Vinderslevgårds mark.

Hanne tog handelsskoleeksamen i 1951 og kom så i lære hos manufakturhandler Volsgård, Kjellerup, hvor hun har været ansat i 18 år. Arbejder nu på deltid hos Magasin Søndergård, Silkeborg.

I 1953 byggede Hanne og Henry Nielsen hus på Silkeborgvej 124 i Vinderslev. Dette hus bebor de stadig og har udbygget det i 1972.

Henry Nielsen har gennem årene været meget aktiv sportsmand.

Han er formand for Vinderslev forsamlingshus og medlem af Vinderslev menighedsråd.

Adresse: Silkeborgvej 124, Vinderslev, 8620 Kjellerup

De har 2 børn:

371. Niels Nielsen, født den 4. april 1962 i Vinderslev.

372. Jens Nielsen, født den 31. januar 1965 i Vinderslev.

38. Karl Ejner Nielsen, født d. 2. april 1929 i Pederstrup, Vinderslev sogn.

Efter 7 års skolegang i Maa-sing skole kom Karl i lære som tømrer og bygnings-snedker i Pederstrup fra 1944 til 1948.

Blev derefter videreuddannet som arkitekt og bygningsingeniør i Horsens i 1958, hvor han tog eksamen som sådan.

Gift den 25. juli 1959 i Høm kirke med Ida Johanne Marie Mortensen, født den 22. maj 1929 i Ringsted, datter af hande-lsgartner, Karl Marius



Ida og Karl Nielsen

Mortensen og hustru Ester Marie, født Kristensen.

Efter giftermålet bosatte ægteparret sig i Gentofte, men siden januar 1965 har de været bosat i Greve Strand og Karl er ansat som lærer ved Det tekniske Selskabs Skoler i København.

Ida Nielsen er uddannet farmaceut og har siden april 1975 været ansat på Hvidovre apotek.

Deres adresse er: Søndervang 15, 2670 Greve Strand.

De har 5 børn:

381. Karin Nielsen, født 8. oktober 1958 i Svendborg. HF-studerende.

382. Jens Peter Nielsen, født den 15. april 1961 i Gentofte. Gymnasiast.

383. Ole Nielsen, født 24. august 1962 i Gentofte. Skoleelev.

384. Henrik Nielsen, født 15. januar 1964 i Gentofte. Skoleelev.

385. Niels Christian Nielsen, født den 31. januar 1966 i Greve. Skoleelev.



Petrine Nielsens 8 børn:

øverste række: Jens, Peter, Nelly og Alfred.

nederste række fra venstre: Henry, Else, Marie, Karl,

4. Marius Jensen, der døde som ganske lille ca. 1 år gammel.
Fødselsdag og dødsdag vides ikke.

5. Knud Henrik Jensen, født den 11. november 1889 i Hesselskov,
Kragelund sogn.

Som eneste søn af Sine og Jens Jensen, var Knud Henrik Jensen hjemme det meste af tiden for at hjælpe forældrene med bedriften.

På nedenstående kan ses et par eksempler på Panteobligation og Deklaration fra henholdsvis 1909 og 1913.



3die Afdeling.

J. Thomsen

Panteobligation.

Underskrevet

Knud Henrik Jensen

tilstår herved med den mig tilhørende Ejendom *Kv. 184*
beliggende i *Hiddelfredensvej, Kragelund Sogn, Hvids Herred,*
Viborg Amt, saaledes som denne nærmere nedenfor findes betegnet og er be-
skrevet i den under *6 Decbr. 1909* paa statutmæssig Maade afholdte Vurderings-
forretning, at være indtraadt som Medlem i „Krediforeningen af Ejere af mindre Ejendomme

paa Landet i Jylland", dens 4 pCt. III. Afdeling, for den Sum *700* Kroner, skriver

Ejv Gindrede

Kroner, hvilket Beløb jeg af bemeldte Kreditforenings Bestyrelse har erholdt udbetalt paa statutsmæssig Maade i Obligationer, udstedte af Kreditforeningen, og forbinder jeg derfor mig og Arvinger, Een for Alle og Alle for Een, ej blot til at tilbagebetale Kreditforeningen den nævnte Kapital med Renter 4 pCt. pro anno og Omkostninger aldeles skadesløs, men overtager ogsaa den Medlemmernes af Kreditforeningen paahvilende solidariske Forpligtelse i Forhold til den ovennævnte Sum, samt underkaster mig i enhver Henseende de i Statutterne indeholdte Bestemmelser. Som Følge heraf er jeg navnlig pligtig til foruden de 2 1/2 %/, jeg ved Optagelsen i Foreningen konstant indbetaler i Reserve- og Administrationsfonden, at betale til Kreditforeningen, fra 11te Decbr. 1909 at regne, saa længe, indtil ovennævnte min Gæld til samme er afgjort, i Renter, Kapitalafdrag samt Bidrag til Administrations- og Reservefonden aarligen 5 1/2%, er Fem og en Femtedel Procent af det ovennævnte mig tilstaaede Laans oprindelige Beløb, som erlægges med Halvdelen til hver 11te Juni og Halvdelen til hver 11te December, og steds betales paa Foreningens Kontor for det forløbne Halvaar, og ligeledes er jeg pligtig til at erlægge de yderligere Bidrag, som i Medhold af Statutterne maatte blive Medlemmernes af Foreningen paalignede.

E.-Nr. *65726*

M.-Nr. *38437*

Laan-Nr. *94481*



Deklaration.

Undertegnede *Nilsen Lund Hennik Jensen*

der ifølge Adkomst *1001/2 Aalborg 1913*
er bleven Ejer af den *J. Jensen* forhen
tilhørende, ved Panteobligation af *29 Decbr 1909* tinglæst d. *7 Jan 1910*
til Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland, for et
Laan, oprindeligt stort *700* Kr. pr. 11. *Decbr* Termin *19 18* til
Rest *634* Kr. *30* Øre, pantsatte Ejendom Matr. Nr. *86*

Middel Frederiksmøse By, *Vagelund* Sogn, *Vids* Herred,
Vilborg Amt, erkender herved ved min Underskrift paa dette Dokument

i Vidners Overværelse, at jeg nu med Samtykke af Kreditforeningens Bestyrelse er ind-

traadt i ovennævnte Obligationsudsteders Sted som personlig Debitor for Laanet lige over for Kredittforeningen og Medlem af denne med alle deraf flydende Forpligtelser i Overensstemmelse med Foreningens Statuter, saaledes at jeg, indtil den for bemeldte Laan udstedte Obligation er kvitteret og ekstraderet, er pligtig at erlægge saavel de statutmæssige Renter og Afdrag m. v. fra 11. *1913* Termin 1918 som i det Hele at fyldestgøre Foreningen efter nævnte Obligation, hvis Bestemmelser jeg i Et og Alt underkaster mig.

den 1-8 1919
Knud H Jensen Herrelshov

Til Vitterlighed om ovenstaaende Deklarations Oplæsning i Skyldnerens Nærværelse, Skyldnerens Underskrift, og at Skyldneren er fuldmyndig.

Navn: *J H Jensen*
Stilling: *Landpost*
Bopæl: *Engesvang*

Navn: *M Jensen*
Stilling:
Bopæl: *Herrelshov*

Knud Henrik Jensen blev gift den 11. november 1913 i Vinderslev kirke med Elise Dorthea Vindum, født den 24. april 1889, datter af gdr. Jens Sørensen Vindum og hustru, Ane Marie.

Da Knud Henrik overtog barndomshjemmet var der kun 4 køer på gården, der ellers havde et jordareal på 40 tdr. land, men kun de 20 var opdyrket. Knud Henrik gik i gang med at dyrke de store jordarealer op, og i 1923 byggede han ny stald og lade og i 1930 et nyt stuehus

I 1935 blev det gamle stuehus revet ned og på pladsen bygget ny lade. I 1944 byggede han nyt maskinhus og i 1951 hønsehus.



Som gården så ud, da det nye stuehus var bygget i 1930.

Da Knud Henrik i 1955 overdrog gården til sin eneste søn, Jens Regnar, var der en besætning på 14 køer og der blev leveret ca. 50 fedesvin om året til slagteriet.

Som anerkendelse for dygtigt udført landmandsgerning blev Knud Henrik Jensen tildelt DET DANSKE HEDESELSKABS SØLV-BÆGER i 1949.

Det danske Hedeselskab

Viborg, den 14. maj 1949.
KA.

Som anerkendelse for dygtig udført landmandsgerning tildeles
DET DANSKE HEDESELSKAB herved

Knud Henrik Jensen og hustru, Hesselskov, Kellerup,
hedeselskabets sølvbæger.

P. B. V.

I 1950 blev Knud Henrik for sin dygtighed tildelt "De jydsk
Landboforeninger's" sølvmedalje.

Foreningen af jydsk Landboforeninger

Kontor: Blispetorvet, Aarhus.

Telegram-Adresse: „Unionen“.

Telefon Nr. 262 og 5724

Hr. Knud Henrik Jensen,

Høsselskov, Kjellerup.

Foreningen af jydsk Landboforeninger har vedtaget til
de Landmænd, der har faaet tildelt Foreningens Sølvmedalje for
Landboflid, at sende et Eksempplar af Forfatteren Salomon J. Fri-
felt's Bog: "Gennem de jydsk Udmærker", som Foreningen af jyd-
sk Landboforeningers Husmandsudvalg udgav i 1929.

Man beder Dem modtage den paagældende Bog som Udtryk
for Foreningen af jydsk Landboforeningers Anerkendelse og Paa-
skønnelse af det dygtige Arbejde, De har udført i Landbrugets
Præksis.

Endvidere fremsendes et Eksempplar af Foreningens Dele-
geretmødebilag, hvori findes en Beskrivelse af de indstillede
Brug.

For Foreningen af jydsk Landboforeninger,

Aarhus, den 27. Januar 1950.

Lars Christensen
formand.

[Signature]

Omtalen og overrækkelsen var refereret i den lokale avis således:

To Sølvmedaljer for Landboflid uddelt i Kjellerup

Landboforening

*Smuk Anerkendelse til Gdr. Knud Henrik Jensen, Hesselskov,
og Konsulent Ole Nielsen, Højbjerg*

Kjellerup.

Foreningen af jydsk Landboforeninger har efter Indstilling af de lokale Landboforeninger i Aar bevilget 17 Sølvmedaljer for Landboflid, og heraf er efter Indstilling af Kjellerup og Omegns Landboforening to tilfaldet henholdsvis Knud Henrik Jensen og Hustru, Hesselskov, og Ole Nielsen og Hustru, Højbjerg.

I den af F. a. j. L. paa Delegeretmødet i Aarhus fremlagte Beretning beskrives Sølvmedaljemodtagerne og deres Bedrifter således:

Knud Henrik Jensen, Hesselskov, er født i 1889 og overtog i 1913 Gården efter Faderen. Han blev gift med Elise Dorthea Sørensen fra Vinderslev, og i Ægteskabet er der 6 Børn, en Søn og fem Døtre.

Ejendommen var paa 40 Tdr. Land, hvoraf 20 var opdyrket, men i svag Drift. Resten henlaa i Mose, Hede og Flyvesandsarealer. Bygningerne var smaa, gamle Kampestensbygninger, og Bessætningen bestod af to smaa Heste og 4 Køer. Købesummen var 8000 Kr. og Startkapitalen 500 Kr.

Hele Ejendommen er nu opdyrket og særdeles veldrevet, med gode, solide og rummelige Bygninger. Der er plantet Læhegn omkring Markerne, og der er

anlagt en særdeles smuk Have med mange Frugttræer, ligesom alle tidsvarende Maskiner findes paa Ejendommen.



Knud Henrik Jensen og Hustru

Knud Henrik Jensen og Hustru har udført et stort og samfundsnyttigt Arbejde ved af en lille, svagtdrevet Ejendom med tildels værdiløs Jord at skabe en veldrevet Gaard. Bessætningen bestaar for Tiden af 3 Heste, 12 Køer (normalt 14), 4 Kvier, 1 Tyr, 6 Kalve, 5 Svin og 40 Høns.

Børnene har gennem Aarene været en stor Hjælp i Bedriften; men samtidig har de faaet en god Opdragelse og Uddannelse, bl. a. med Højskoleophold. Knud Henrik Jensen har ikke kunnet blive fri for offentlige Hverv. Han har saaledes været Formand for Husmandsforeningen m. m. Ejendommens Handelsværdi er lavt ansat til 60,000 Kr.

Som tidligere omtalt solgte Elise og Knud Henrik Jensen gården til sønnen, Jens Regnar Jensen, i 1955 og byggede hus i Frederiksdal, og her boede de til deres død.



Elise og Knud Henrik Jensen

Elise Jensen døde den 13. juli 1969 og Knud Henrik Jensen den 22. januar 1973.

De ligger begravet på Kragelund kirkegård.

I ægteskabet er der 7 børn:

51. Ane Marie Jensen, født den 26. august 1914 i Hesselskov, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal havde Marie plads forskellige steder som husassistent og husbestyrinde, indtil hun den 8. november

1940 blev gift i Kragelund kirke med Anders Krogsgård Hansen, født den 4. maj 1909, søn af Kristian Hansen og hustru, Ane Margrethe, født Kristensen.

Ved giftermålet bosatte ægteparret sig i Kragelund og Anders Krogsgård arbejdede som arbejdsmand forskellige steder.



Marie og Krogsgård Hansen

Marie døde den 23. juli 1969 og blev begravet på Funder kirkegård.

Krogsgaard Hansen døde den 18. januar 1977. og er ligeledes begravet i Funder.

Der er ingen børn i ægteskabet.

52. Jenny Jensen, født den 16. november 1917 i Hesselskov, Kragelund sogn.

Jenny blev udlært syerske og boede hjemme, da hun allerede som 16 årig fik sukkersyge.

Jenny blev gift den 18. oktober 1942 i Kragelund kirke med arbejdsmand, Sigurd Pedersen, født den 21. september 1912, søn af Andreas Pedersen og hustru, Marianne Elisabeth, født Johansen, Sjørsløv.

Efter giftermålet bosatte Jenny og Sigurd Pedersen sig i Sjørsløv, men allerede efter et års tids forløb flyttede de til Hauge, hvor de købte hus.

Jenny, der i de mange år var svagelig og de sidste år blind, døde den 15. august 1973 og blev begravet på Grathe kirkegård. Sigurd Pedersen bor stadigvæk i Hauge.

Adresse: Haugevej 25, 8620 Kjellerup.

De har 1 barn:

521. Inger-Lise Pedersen, født den 6. september 1945 i Hauge, Vinderslev sogn.

Inger-Lise er udlært ekspeditrice.

Gift den 13. august 1966 i Vinderslev kirke med Bent Busk Jensen, født den 9. april 1939, søn af landmand Jørgen Jensen og hustru, Marie, født Busk, Silkeborg.



Jenny og Sigurd Pedersen

Ved giftermålet købte ægteparret en gård i Hønholt, men har nu solgt det til gården hørende jord og driver selvstændig entreprenørvirksomhed.

Deres adresse er:
Hønholtvej, 8620 Kjellerup.

De har 4 børn:

5211. Knud Henrik Busk Jensen,
født den 30. juli 1967 i
Hønholt, Vinderslev sogn.
Går i Vinderslev skole.

5212. Charlotte Busk Jensen,
født den 24. marts 1970 i
Hønholt, Vinderslev sogn.

5213. Allan Busk Jensen,
født den 15. april 1974 i
Hønholt, Vinderslev sogn.



Inger-Lise og Bent Busk Jensen

5214. Lars Andreas Busk Jensen, født den 17. marts 1977 i
Hønholt, Vinderslev sogn.

53. Laura Signe Jensen, født den 11. februar 1921 i Hesselskov,
Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal havde Signe plads i huset indtil hun i året 1942 tog ophold på Uldum Højskole og senere på Ry Husholdningsskole i 1945.

Gift den 11. april 1946 i Kragelund kirke med gdr. Niels Hønholt Christensen, født den 14. februar 1910 i Frederiksdal, Kragelund sogn, søn af gdr. Jens Chr. Christensen og hustru, Andreette, født Hønholt.

Niels Hønholt Christensen havde i 1941 købt "Gilbakkegård". "Gilbakkegård" er på 55 tdr. land, og prisen var 19.200 kr. og vurderingssummen var dengang på 12.800 kr. I 1977 blev gården vurderet til 500.000 kr. Her bosatte ægteparret sig og drev gården til 1974, da de solgte den til sønnen, Tage, og byggede hus på Frederiksdalvej 60.

Niels Hønholt Christensen har i årenes løb haft en del offentlige tillidshverv, var således medlem af Kragelund sogneråd

i to perioder - fra 1958-1966 og var i 17 år formand for Frederiksdal brugsforening og kasserer i Foderstofforeningen.

Signe har fået overdraget hvervet som kasserer i den lokale husholdningsforening.

Deres adresse er:
Frederiksdalvej 60,
8620 Kjellerup



Signe og Niels Hønholt Christensen

De har 3 børn:

531. Lis Hønholt Christensen, født den 13. marts 1947 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Efter 5 års skolegang i Frederiksdal kom Lis på skole i Silkeborg og tog herfra realeksamen i 1963.

Kom derefter på handelsskole i Århus og tog eksamen her i 1964, og kom så i lære i Silkeborg Bank.

Her var hun ansat indtil året 1972.



Lis og Flemming Kristiansen

Gift den 3. august 1968 i Kragelund kirke med slagtersvend Flemming Kristiansen, født den 21. maj 1945 på "Aalegården", Sallinglunde, Fyn, søn af vognmand Hans Kristiansen og hustru, Ellen Margrethe, født Høgh. Efter giftermålet bosatte Lis og Flemming Kristiansen sig i Silkeborg og boede her fra 1968-1972, hvor de så købte slagterforretning i Kibæk, som de stadig driver.

Adresse: Brogade 3, Kibæk.

De har 2 børn:

5311. Lone Kristiansen, født den 31. juli 1969 i Silkeborg.

5312. Rikke Kristiansen, født den 12. august 1971 i Silkeborg.

532. Tage Hønholt Christensen, født den 26. marts 1950 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal kom Tage Christensen på efterskole i Levring i 1964. Kom derefter i murerlære i Kragelund i 1965, blev udlært der, hvorefter han arbejdede som murersvend hos den samme mester, indtil han i 1973 startede som selvstændig murermester. I 1972 byggede Tage et hus på Funder bakke og boede der selv til 1974, da han byggede hus til sine forældre i Frederiksdal og overtog sit barndomshjem "Gilbakkegård".

Ved siden af egen murer-virksomhed driver Tage landbruget på gården, som dog drives med ungkreaturer og svin.

Gift i Vinderslev kirke den 12. maj 1973 med Lone Jensen, født den 14. januar 1953 i Vinderslev, datter af Viggo Jensen og hustru, Marie, født Rasmussen.



Lone og Tage Hønholt Christensen

Deres adresse er: "Gilbakkegården", Frederiksdal

8620 Kjellerup

De har 2 børn:

5321. Brian Hønholt Christensen, født den 16. november 1973 i Silkeborg.

5322. Klaus Hønholt Christensen, født den 31. maj 1975 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

533. Finn Hønholt Christensen, født den 24. juli 1962 i Frederiksdal. Gået i Kragelund skole og fortsætter nu i Silkeborg.

54. Inga Dagny Jensen, født den 2. juni 1925 i Hesselskov.

Død den 6. februar 1926 og er begravet på Kragelund kirkegård.

55. Inga Dagny Jensen, født den 8. maj 1928 i Hesselskov
Kragelund sogn.

Efter almindelig 7 års skolegang i Frederiksdal og pladser i huset kom Dagny i 1948 på Uldum højskole og virkede derefter igen flere steder som husassistent, indtil hun blev gift den 14. oktober 1952 i Kragelund kirke med gdr. Tage Sund, født den 7. juli 1930, søn af gdr. Arne Sund og hustru, Maren, født Refsgaard, Oddense i Salling.

Tage Sund havde i året 1946-1947 et ophold på Jebjerg ungdomsskole.

Efter at Tage Sund et års tid efter giftermålet havde arbejdet som landbrugsmedhjælper, købte ægteparret i 1953 en gård i Linå, hvor de stadig bor.



Dagny og Tage Sund

Deres adresse er: Lavenvej 14, Linå, 8600 Silkeborg.

De har 4 børn:

551. Ove Sund, født den 6. januar 1953 i Linå.

Efter 7 års skolegang i Laven skole, tog Ove Sund ophold på Levring efterskole, og begyndte derefter sin uddannelse som landbrugsmaskinsmed på Midtjysk Traktorlager i Linå.

Han arbejder nu på Hjortsballe Grusgrav, Them.

552. Aksel Sund, født den 21. februar 1954 i Linå.

Aksel Sund gik ligeledes 7 år i Laven skole, hvorefter han kom på Søndergades skole i Silkeborg og tog herfra eksamen t2.

Aksel Sund er nu lagerekspedient på Siwadan i Silkeborg.

553. Birgit Sund, født den 5. januar 1958 i Linå.

Birgits skolegang foregik først i Laven skole og siden i Sejs skole. Derefter tog hun ophold på Levring efterskole og har siden haft plads i huset i 2 år og er nu pædagogisk medhjælper i børnehaven "Bodal" i Ry.

554. Dorte Sund, født den 23. oktober 1963 i Linå.

Dorte går i skole i Sejs.

56. Jens Regnar Jensen, født den 8. maj 1928 i Hesselskov, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal, hjalp Jens Regnar sin far derhjemme til 1947, hvor han tog ophold på Uldum højskole en vinter.

Sin værnepligt aftjente han i Fredericia i 1949.

Gift den 5. marts 1955 i Vinderslev kirke med Inger Løkkegård, født d. 9. september 1932, datter af husmand Peter Løkkegård, Tøndborg, og hustru, Kathrine, født Levring.

Inger havde plads forskellige steder på egnen og var på Levring Efterskole i 1948.



Inger og Jens Regnar Jensen

Jens Regnar har ligesom sin far og bedstefar haft

som mål at drive mønsterværdig landbrug. Han byggede bl. andet i 1969 svinestald og i 1972 en ny kostald.

Men i 1973 brændte udbygningerne undtagen svinestalden og det halve af den nyopførte stald.

Efter opbygning af nye udbygninger, gennemgik stuehuset en stor modernisering og der er desuden bygget en stor kornsilo ved gården.

Fem søer blev ofre for voldsom brand

Hele ladebygningen og en del af staldbygningerne ødelagt ved gårdbrand i Frederiksdal i aftes

Fem søer måtte aflives og nogle kaniner indebrændte ved en voldsom brand i Frederiksdal i aftes. Branden var opstået hos gdr. Jens Reiner Jensen, Hesseliskov, Frederiksdal, som mistede hele laden og en del af en svinestald og kostalden.

Gårdens beboere opdagede branden ved 22.30-tiden i aftes. Familien var samlet i stuen, da lyset pludselig gik ud. Sikringen blev straks udskiftet, men sprang med det samme, man prøvede at tænde lyset igen.

Kort efter opdagede familien, at det røg fra laden, som snart stod i flammer. Brandvæsenet blev straks tilkaldt, men det var

for sent at redde ladebygningen. Ilden bredte sig hurtigt til de tilstødende staldbygninger. Mens de fleste kreaturer blev reddet, var det nødvendigt at skyde enkelte søer, som var blevet alvorligt forbrændt.

Før Silkeborg brandvæsens ankomst var det lokale mandsskab fra Kragelund brandkreds mødt op på stedet, og de var i gang med at redde de ca. 100 svin, som befandt sig i stalden. Brandfolkene var desuden travlt beskæftiget med at redde stuehuset, som ligger meget nær på staldbygningerne. Der var fare for, at ilden skulle brede sig hertil, men det lykkedes at ståhæde den, inden det gik så galt. Staldbygningen var imidlertid omspændt af flammer, før brandvæsenet nåede frem, og den stod ikke til at redde.

Politiets tekniske afdeling var i formiddag på brandstedet for at finde frem til brandårsagen. Ilden synes at være opstået i noget hø i laden, og man har mistanke om, at branden har forbindelse med fejl i de elektriske installationer. Disse vil blive undersøgt i dag.

Den voldsomme ildløs var iøvrigt ikke den eneste i Frederiksdal i aftes. Tidligere på dagen, ved 17.20-tiden, var gdr. Gustav Jensen, Frederiksdal, ved at brænde marken af. Han regnede med, at det fugtige og regnfulde vejr var sikring nok mod brand, men det viste sig, at ilden tog overraskende voldsomt fat i stubbene, og gårdejereren måtte tilkalde brandvæsenet. Det lykkedes dog ham selv at få ilden under kontrol, før brandvæsenets ankomst.

Omtalen i den lokale avis af branden i 1973.

Foruden de 40 tdr. land, som hører til gården, har Jens Regnar Jensen lejet 20 tdr. land, som er opdyrket og besætningen er i dag på 28-30 malkekøer, og der bliver leveret ca. 150 fedesvin om året.

Da Jens Regnar overtog gården i 1955 var ejendomsværdien 20.200,- kr. - I 1976 var ejendomsværdien 420.000,- kr og i 1977 er ejendomsværdien 770.000 kr.

Jens Regnar har foruden at passe den hjemlige bedrift også haft tid til at deltage i det offentlige liv. Han har således været medlem af Kragelund menighedsråd, i bestyrelsen for Andelssvineslagteriet, først i Silkeborg og nu i Bjerringbro Andelssvineslagteri, ligesom han er medlem af skolenævnet ved Kragelund skole.

Den 21. oktober 1977 brændte stuehuset hos Jens Regnar Jensen og her ses det nyopførte stuehus og gården, som den ser ud efter genopbygningen.



Gården i Hesselskov efter at det nye stuehus er opført i 1978.

Inger og Jens Regnar har 7 børn:

561. Jens Jørgen Jensen, født den 19. april 1953.

Efter skolegang i h.h.v. Frederiksdal og Kragelund skoler, var Jens Jørgen i 1968 elev på Levring Efterskole, hvorefter han kom i lære som møbelsnedker i Skægkær. Er nu ansat i Knudlund Industricenter.

562. Knud Jensen, født den 21. februar 1956. Efter skolegang i Frederiksdal og Kragelund, kom han på Jebjerg Ungdomsskole i 1971-72. Udlært som maskinarbejder hos Paash & Silkeborg i 1976. Aftjente sin værnepligt i Arvedøre 1976-77. Er nu ansat i Brdr. Pedersens maskinfabrik, Hammel.

563. Henning Jensen, født den 13. marts 1957. Gik i Frederiksdal skole et år, og kom derefter til Kragelund, da Frederiksdal skole blev nedlagt i 1966.

I 1972 kom Henning på Klank efterskole og i 1973 på Jebjerg efterskole.

Udlært som baker i "Søbageriet", Silkeborg i 1976, hvor han stadig arbejder.

564. Per Jensen, født den 7. august 1960. 7 års skolegang i Kragelund skole, og i 1974-75 elev på Jebjerg efterskole. Er p.t. hjemme.

565. Ole Jensen, født den 14. juni 1963. Skolegang i Kragelund.

566. Kurt Jensen, født den 28. maj 1967, Går i Kragelund skole.

567. Karen Elise Jensen, født den 21. december 1969. Går ligeledes i Kragelund skole.

57. Hilda Jutta Jensen, født den 2. marts 1932 i Hesselskov, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal, havde Hilda forskellige pladser i huset, til hun i 1951 tog ophold på Uldum højskole.

Gift den 31. marts 1956 i Kragelund kirke med gdr. Erling Kristensen, født den 22. oktober 1930, søn af gdr. Jens Kristensen, Hauge, og hustru, Hedvig, født Nielsen.

Hilda og Erling Kristensen har købt hans barndomshjem i Hauge. Gården er på 29 tdr. land og kostede i 1956 120.000 kr.

Adressen er: Hauge, 8620 Kjellerup.

De har 3 børn:



Hilda og Erling Kristensen

571. Knud Erik Kristensen, født den 27. maj 1954 i Hørup.

Knud Erik Kristensen er vognmand og bor i Hauge, hvor han selv har startet vognmandsforretning 1. oktober 1976. Han har 2 lastbiler.

572. Birger Kristensen, født den 17. februar 1957 i Hauge.

Efter at Birger havde taget realeksamen i Kjellerup, læste han nu videre på Th. Langs gymnasium, hvorfra han blev student i 1977. På tiden lastbilchauffør hos broderen Knud Erik.

573. Herdis Kristensen, født den 13. juli 1961 i Hauge.

Efter 7 års skolegang i Vinderslev, går Herdis nu i skole i Kjellerup.

6. Ane Marie Jensen, født den 5. april 1895 i Hesselskov.

Marie Jensens skolegang foregik som de andre søskendes i henholdsvis Stenholt og Frederiksdal skoler. Efter konfirmationen tjente Marie i to år hos hendes søster og svoger Ellen og Kristian Eriksen i Frederiksdal, og kom derefter ud til hendes faster Gitte i Hauge, hvor hun var medhjælper både inde og ude en tid. Derefter var hun en tid hos "Johan købmand" i Frederiksdal og senere hos Karen Marie og Jens Edvard i Revl. Så ville Marie lidt udenfor sognets grænser og tog plads hos gdr. Garne i Bredal, hvor hun tjente i tre år.

Her blev Marie kendt med sin mand Hans Filskov Christensen som da var murersvend hos sin far, og de foretog på det tidspunkt en ombygning af gården, hvor Marie var.

Hans Filskov Christensen var født den 14. april 1894 i Givskud, søn af Jens Chr. Christensen og hustru Nicoline, født Madsen.

Marie og Hans Filskov Christensen blev gift den 3. april 1919 i Grathe kirke og efter giftermålet bosatte de sig i Bredal. I 1924 flyttede de til Engom, hvor Marie startede købmandsforretning, som hun drev ved siden af at passe huset.



Marie og Hans Christensen

I 1929 byggede de hus i Engom og Marie fortsatte her med købmandsforretningen til 1932, da hun afviklede den, og lokalet blev taget i brug til sognebibliotek, indtil det blev overført til det nye Alderdomshjem, som blev bygget i 1952.

Hans Christensen drev et betydeligt murerfirma og havde en del svende i arbejde, og disse havde Marie til kosten ved siden af at passe hus og forretningen.



Marie og Hans Christensens hus i Engom

Hans Filskov Christensen døde i Engom den 17. september 1973 og er begravet på Engom kirkegård. Marie blev boende i huset, men da helbredet svigtede solgte hun det i oktober 1975 og tog ophold på de gamles hjem i Engom.

De har 2 børn.

61. Arne Filskov Christensen, født den 10. august 1920 på Bredal mark, Engom sogn, Vejle amt.

Arne Filskov Christensen blev hjemmedøbt den 15. august 1920 og fremstillet i Engom kirke den 12. september 1920.

Efter 7 års skolegang i Assendrup kommuneskole, blev Arne konfirmeret i Engom kirke den 7. oktober 1934. I vinteren 1934-35 var han elev på Vesterlund efterskole, og kom derefter i murerlære hos sin far i foråret 1935. Fik svendebrev i foråret 1939 fra den jyske håndværkerskole i Hadsen.

Begyndte derefter konstruktørskolen på Håndværkerskolen i Haslev i efteråret 1939, fortsatte på Horsens tekniske skole efteråret 1940, hvorfra han fik eksamen som bygningskonstruktør i foråret 1943. Fortsatte derefter ingeniørskolen i Horsens, hvorfra han fik eksamen som byg-

ningsingeniør i foråret 1944.

Fra april 1944 til maj 1945 aftjente Arne Christensen sin værnepligt i civilforsvaret ved midtjyske udrykningskolonne i Herning.

I perioden 10. til 30. april 1945 gjorde han tjeneste ved Svensk Røde Kors i forbindelse med hjemtransporten af fanger fra tyske koncentrationslejre. (Bernadotte-ekspeditionen) og fik derfor tildelt Norges Røde Kors' erindringsmedalje og Dansk Røde Kors' mindetegn for krigshjælpearbejde i 1939-1945.

Arne Christensen blev gift den 7. juli 1945 i Vinding kirke (v.Vejle) med Mary Emilie Klausen, født d. 23. august 1916, datter af gdr. Klaus Adolf Klausen og hustru Martine, født Jensen, Grejs Østermark, Grejs sogn, Vejle amt.

Fra foråret 1945 og til efteråret 1949 var Arne ansat som ingeniør i et entreprenørfirma i Vejle. Fra efteråret 1949 og til foråret 1953 var han medindehaver af entreprenør- og murerfirmaet Filskov Christensen & Preusse, Vejle.



Mary og Arne Filskov Christensen

Fra foråret 1953 til til efteråret 1953 ansat ved Forsvarets

Bygningstjeneste som tilsynsførende ved bygningen af flyvestation Vandel.

Fra efteråret 1953 til foråret 1959 ansat ved forskellige entreprenørfirmaer i Odense og København.

Fra foråret 1959 til efteråret 1968 ansat i Entreprenørforeningen i København som chefkonsulent. I samme periode underviste han på Københavns husbygningsteknikum, ligesom han blev benyttet som censor ved andre teknika.

Fra efteråret 1968 til efteråret 1976 ansat som leder af planlægningsafdelingen i et større københavnsk entreprenørfirma.

I denne periode blev han benyttet som censor på de byggetekniske højskoler.

I efteråret 1976 nedsatte Arne Filskov Christensen sig som selvstændig konsulent i virksomhedsledelse.

Mary Christensen startede som ung pige i huset og efter et års tid kom hun i lære som syerske på frk. Due's systue i Vejle. Uddannelsen blev suppleret på Københavns Tilskærerakademi i 1937.

Mary fik derpå ansættelse på trikotagefabrikken ELCO i Herning og derefter hos Steffen Lunding, Vejle indtil giftermålet i 1945.

Deres adresse er: Bakkevej 12B, 2830 Virum.

De har 2 børn:

611. Karen Marie Filskov Christensen,

født den 27. juni 1946 i Vejle.

Karen Marie tog realeksamen fra Virum skole i 1963 og afsluttede en uddannelse som teknisk assistent i 1965.

Karen Marie har siden 1963 været ansat hos det rådgivende ingeniørfirma Stensen & Varming, Gentofte. Karen Marie bor sammen med ingeniør Poul Knudsen i Charlottenslund.



Karen Marie
Filskov Christensen

612. Hanne Filskov Christensen, født den 5. maj 1949 i Vejle. Hanne tog realeksamen fra Virum skole i 1966 og afsluttede en uddannelse som teknisk assistent i 1968. Derpå frekventerede hun Akademisk Studenterkursus, hvorfra hun i 1970 tog studentereksamen.



Hanne Filskov Christensen

Hanne var indtil 1974 ansat i det rådgivende ingeniørfirma Stensen og Varming i Århus. I 1974 flyttede hun til Sørlandet i Norge, hvor hun sammen med en

nordmand driver gårdsbrug og biavl. Herudover beskæftiger Hanne sig også med farvning af garner, vævning, strikning og syning.

62. Ernst Filskov Christensen, født den 15. maj 1923 i Engom.

Efter 7 års skolegang i Assendrup skole kom Ernst i murerlære hos sin far den 1. april 1937. Efter at have fuldt uddannelse i 1942 arbejdede han forskellige steder som svend indtil 1948, hvor han da gik i kompagni med sin far.

I 1940 havde Ernst et ophold på Vesterlund Ungdomsskole, og i 1942 på Hadsten Håndværkerskole, hvor han aflagde svendeprøven..

I 1945 var Ernst indkaldt til civilforsvarets udrykningskolonne i Haderslev, hvor han blandt andet hjalp med modtagelse og transport af koncentrationslejr fanger i Padborg.

Den 20. maj 1945 i Hobro kirke med Ketty Nielsen, født d. 22. juli 1925 i Hobro, datter af Johannes Nielsen og hustru Else Marie, f. Andersen, Hobro.

Ketty var tidligere tjenerstuepige på Tirsbæk slot i 3 år.

Deres adresse er:
Tirsbækvej 21. Assendrup
8721 Daugård.

De har tre børn:

621. Hans Filskov Christensen, født den 15. juni 1947 i Assendrup, Engom sogn.

Efter endt skolegang på Kirstine Seligmans skole i Vejle, sejlede Hans med Ø.K. "Simca", i 1963 som messedreng til Australien. Begyndte som konstabel i 1964 i Jonstrup, kom der-



Marie og Hans Filskov Christensen med sønnerne Arne og Ernst.

efter til Flyvestation Karup, hvor han aflagde svendeproe som mekaniker i 1968. Tog sin eksamen som svagstrømsingeniør på Teknikum i Aarhus 1976, og arbejder nu som sådan i Silkeborg. Gift den 24. februar 1973 i Them kirke, med Karen Hansen, født den 21. oktober 1954 i Them, datter af Åge Hansen og hustru Bodil, født Hansen, Them. Karen er ansat som postassistent i Silkeborg.

Deres adresse er: Lyngbyvej 39, 8600 Silkeborg.

622. Kjeld Filskov Christensen, født den 31. maj 1951 i Assendrup, Engom sogn.

Efter endt skolegang kom Kjeld i kokkelære på Vejle Håndværkerforening og aflagde svendeproe på Kokkeskolen i Aalborg i 1971. Kjeld Christensen aftjente sin værnepligt ved Marinen i 1972, hvor han opholdt sig på Færøerne og Grønland. Han har siden blandt andet arbejdet på Bov Kro i Sønderjylland, "Trianon" i Herning, er i øjeblikket ansat på en Trævarefabrik i Viborg.

Gift den 19. marts 1977 i Lysgård kirke med plejerske Margit Kirketerp Petersen, født den 19. september 1948 i Lysgård, datter af Rigmor og Hans Petersen, Lysgård..

Margit og Kjeld har købt hus i Vinkel. Adressen er: Vinkelvej 199, Vinkel.



Hans, Kjeld og Jette Filskov Christensen.

623. Jette Filskov Christensen, født den 19. februar 1955 i As-sendrup, Engom sogn.

Jette tog realeksamen på Nørremarksskolen i Vejle, var der efter 2 år på Engelsholm Højskole, hvor hun har specialiseret sig som væverske. Har undervist ved Vejle Aftenskole som faglærer, er fra 1976 ansat i "Terapien" på blindehjemmet "Solgaven" v. Vejle.

Gift den 10. september 1977 i Engom kirke med bygmester Jørgen Olsen fra Skærup, født den 30. april 1954, søn af gdr. Harry Olsen og hustru Anna, Skærup.

Jørgen Olsen blev student fra Vejle i 1974, og blev derefter uddannet som E.D.B. operatør i Odense. Aftjente sin værnepligt i Karup i 1976, og driver nu selvstændig bygningsforretning i Grejs ved Vejle.

Jette og Jørgen Olsen har købt ejendom i Søskov v. Bredsten.

Adressen er: Søskovvej 7, Bredsten.

7. Maren Jensen, født den 25. december 1897 i Hesselskov.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal skole havde Maren plads flere steder som husassistent, bl.a. hos gdr. Peter Due i Bredal og skovridder Klyver samme sted. Kom så til pastor Holmstrup i Hornstrup, og da hun havde været der en tid flyttede præsteparret til Sjælland og Maren flyttede med og blev hos dem et års tid. Kom så tilbage til Jylland og tog ophold hos Marie og Hans Christensen, Engom, hendes søster og svoger, indtil hun den 28. juni 1928 blev gift i Hornstrup kirke med tømremester Kresten Andersen Kristensen, Hornstrup, født den 29. april 1891 på Lille Lysholt, ved Vejle, søn af gdr. Steffen Kristensen og hustru Kristine, der var født i Bredballe ved Vejle.

Omstående affotograferet Maren Jensens skudsmålsbog, sådan som det var skik og brug omkring århundredskiftet. Tjenenestefolkene på gårde og ved større herskaber kaldtes "tyende", og det var spændende at få et godt "skudsmål", hvilket gav adgang til finere herskaber.

Skudsmaalsbog

for

Haren Jensen
Hesselhor,

Pris: 20 Ore indbunden.

Konjeliund Igen,

Godkjendt i Henhold til Justitsministeriets
Cirkulære af 27de Januar 1880.

Hids Herred.

Risøbenhavn.

Forlagt af J. S. Schulz, Aktiefabrik.
Kaaes i O. E. C. Wades Boghandel,
Bimmelstafet 32.

Inddrag

af

Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

§ 1.

Enhver Lyende bør være forsynet med Skudsmaalsbog. Forinden en saadan Bog maa bruges, forsynes den i Risøbenhavn og de øvrige Rjbstæder med Politisvrighedens, men paa Landet med Sognepræstens Segl, der sættes paa den Lidse, der er dragen igjennem Bogen. Den, der ikke allerede ved

Udgangen fra Stolen er forsynet med Skudsmaalsbog, men ellers skal anskaffe en saadan, bør, forinden Bogen forsynes med Segl og Titel, forevise de fornævnte Embedsmænd Døbeatfest og andre Beviser, hvorefter det Fornødne indføres i Bogen.

§ 2.

Naar en Skudsmaalsbog er fuldfærdig og en ny derefter anskaffes, bør den ældre fremdeles tiligemed den nye bevares af Lyendet.

§ 3.

Forkommer en Skudsmaalsbog, skal Lyendet under Bøder af indtil 10 Kroner usfortøvet anmeldes

det for Politiet, som derpaa har at undersøge, hvorledes Bogen er forkommen. Er dette skeet forfætteligen af Lyendet, bør det bøde fra 10 til 40 Kroner. Derhos bør Lyendet anskaffe sig en ny Skudsmaalsbog, hvilken i dette Tilfælde saavel paa Landet som i Rjbstæderne udleveres af Politisvrigheden. Den nye Skudsmaalsbog bør paa Landet inden 4 Dage forevises Sognefogden under Bøder af indtil 20 Kroner.

§ 4.

Enhver Husbond, som sætter et Lyende, er berettiget til at indføre i dets Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid det er sættet, i hvilken Egenkab og for hvilken Løn.

Enhver Husbond skal, forinden et Lyende forlader hans Tjeneste, indføre i dets Skudsmaalsbog fra og til hvilken Tid det har tjent ham.

§ 5.

Indfører Husbonden i selve Skudsmaalsbogen enten noget Skudsmaal eller nogenformhelt anden Bemærkning end de i § 4 omhandlede, skal fra, naar det af Lyendet forlanges, under en privat Politisag dømmes til at betale det, hvad det koster at faae Bogen ombyttet hos Politisvrigheden, og kan desuden idømmes en Bøde af indtil 20 Kroner.

§ 6.

Enhver, der ankommer til Kjøbenhavn eller anden Kjøbstad, for sammesteds at tage Tjeneste som Lyende, eller paa Landet tager saadan Tjeneste i et Pastorat, hvori han eller hun ikke hidtil har opholdt sig, skal anmeldte det i Kjøbstaden for Politivirigheden og paa Landet for Sognefogden, og af samme lade sin Studsmaalsbog paategne. I disse Tilfælde bør saadan Anmeldelse ogsaa skee af den Husbond, der tager Lyendet i Tjeneste. Anmeldelserne bør skee i Kjøbstæderne inden 24 Timer og paa Landet inden 4 Dage efter Ankomsten.

Ligeledes skal Enhver, der forlader den Kjøbstad eller det Pastorat paa Landet, hvor han eller hun hidtil har tjent som Lyende, forinden Afreisen anmeldte dette i Kjøbstaden for Politivirigheden og paa Landet for Sognefogden, der da have at indtegne i Studsmaalsbogen, at Anmeldelse er skeet, men isvrigt Intet om Lyendets Forhold.

Endelig bør i Kjøbenhavn Anmeldelse til Politiet saavel af Husbond som af Lyendet og Anmærkning om Anmeldelsen i Studsmaalsbogen ogsaa ellers skee, hver Gang et Lyende forlader eller tiltræder en Tjeneste, hvilken Anmeldelse bør foregaae inden 24 Timer derefter.

§ 7.

Det Lyende, som ikke er forsynet med Studsmaalsbog, eller forsømmer i rette Tid at gjøre nogen af de i § 6 befalede Anmeldelser og derom at erholde Paategning i Studsmaalsbogen, eller ikke lader denne, overensstemmende med § 4, paategne af den Husbond, hvis Tjeneste det forlader, bør bøde fra 2 til 20 Kroner.

§ 8.

Forsømmer Husbonden at give den i § 4 befalede Paategning i det Lyendes Studsmaalsbog, der forlader hans Tjeneste, eller at gjøre den ham efter § 6 paaliggende Anmeldelse, bør han bøde fra 2 til 20 Kroner.

§ 9.

Den, som udriver Blade af sin Studsmaalsbog eller forsættigen gjør Roget i samme ulæseligt, bør bøde fra 10 til 20 Kroner, eller straffes med simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa Vand og Brød i indtil 3 Dage.

Hvo, som forfalster en Studsmaalsbog, straffes efter de derom gjældende Lovbestemmelser.

Inspektionsberet, den 27de Januar 1880.

J. Nellemann.

Maren Jensen,
 Dt af Husb. i Hest-
 selskab Jens
 Jensen og Hustru
 Laurine Amund-
 sen, er
 født sammesteds
 1897 d. 25 Decbr,
 født i Kongelund Kirke
 1898 d. 13 Febr,
 Confirmeret sammesteds d. 14
 April 1912. -
 Kongelund & Moselund
 d. 19-4-12
 J. Fick, Synsprot



Maren og Kresten Kristensens hus i Hornstrup

Kresten var startet som selvstændig tømrermester i sit barndomshjem, Lille Lysholt, i 1926, men i 1928 byggede Kresten hus i Hornstrup og indrettede værksted i kælderen og her bosatte Maren og Kresten sig efter giftermålet.



Maren og Kresten Kristensen med datteren Bodil.

Maren Kristensen døde den 15. april 1975 på Århus kommunehospital og ligger begravet på Hornstrup kirkegård. Kresten

bor stadig i huset i Hornstrup og klarer sig udmærket trods den høje alder.

De har 1 barn.

71. Bodil Kristensen, født den 28. maj 1930 i Hornstrup v/Vejle.

Bodils skolegang foregik i Hornstrup, men straks efter konfirmationen kom hun i lære som syerske i Vejle hos Steffen Lunding og blev udlært samme sted.



Bodil og Johannes Hougård

Bodil blev gift den 15. november 1952 i Hornstrup kirke med Johannes Hougård, født den 22. juni 1925 i Uldum, søn af husmand Jens Hougård og hustru, Magdalene, født Hansen. Ved giftermålet købte ægteparret Bodil og Johannes Hougård en ejendom i Uldum og har været bosat her siden. Ved siden af at drive landbruget har Johannes Hougård i mange år kørt mælk fra mejeriet ud til beboerne i Uldum.

Bodil Hougård døde den 11. november 1975 og blev begravet på Uldum kirkegård.

Johannes Hougård driver stadigvæk ejendommen.

Adressen er: Kærvej 12, Uldum.

De har 3 børn:

711. Tove Hougård, født den 31. marts 1954 i Uldum.



Tove og Jørgen Andersen

Efter endt skolegang kom Tove Hougård i lære i manufakturforretning i Uldum, hvor hun blev udlært.

Gift den 9. august 1975 i Uldum kirke med mekaniker Jørgen Andersen, født den 9. november 1953, søn af arbejdsmand Aage Andersen og hustru Karen Marie, født Andersen, Ølholm.

Tove og Jørgen Andersen er bosat i Uldum.

Adressen er:

Nørregade 17, Uldum.

De har 1 barn:

7111. Majken Andersen, født den 9. februar 1976 i Uldum.

712. Svend Hougård, født den 4. juli 1956 i Uldum.

Efter 10 års skolegang i henholdsvis Uldum og Lindved skoler, kom Svend Hougård i tømrerlære i Uldum hos brødrene Søndergård, hvor han blev udlært og bestod svendeprøven med ros - den 16. september 1977.

Den 1.11.1977 blev han indkaldt til civilforsvaret.

713. Gitte Hougård, født den 4. juli 1969 i Uldum.

8. Mathilde Jørgine Jensen, født den 27. november 1900 i Hessel-
skov, Kragelund sogn.

Jørgine blev båret til dåben i Kragelund kirke af hendes to
ældste søstre Ellen og Knudditte.

Jørgine, som var den yngste af børneflokken ude i Hessel-
skov, fortæller, at trods de små kår der herskede i hjemmet, kom
ingen af børnene ud at tjene, så længe de var skolesøgende.

Jørgine Jensen blev gift den 3. februar 1927 i Vinderslev kir-
ke med landmand Jens Kristian Holm, Frederiksdal, født den
16. april 1902 i Frederiksdal, søn af gdr. Søren Peder Holm
og hustru Mette Marie, født Eriksen, Frederiksdal.



Jørgine og Jens Kristian Holm.

Ved giftermålet købte Jørgine og Jens Kristian Holm en ejen-
dom i Frederiksdal og her var de bosat indtil 1970, da de bygge-
gede hus i Vinderslev og flyttede dertil.

Jens Kristian Holm var gennem årene med i det kirkelige ar-
bejde i sognet og var gennem en årrække i bestyrelsen for
Mausing missionshus.

Jens Kristian Holm døde den 29. december 1975 og er begra-
vet på Vinderslev kirkegård. Jørgine Holm bor stadig i huset
i Vinderslev.

Adressen er: Tulipanvej 7, Vinderslev, 8620 Kjellerup

De har 6 børn:



Jørgine og Jens Kristian Holms ejendom i Frederiksdal

81. Jens Johannes Holm, født den 1. marts 1928 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Efter syv års skolegang i Frederiksdal havde Jens Holm plads som landbrugsmedhjælper forskellige steder. I året 1946 havde han et ophold på Haslev højskole, hvorefter han fortsatte ved landbruget.

Jens Holm blev gift i Vinderslev kirke den 24. marts 1951 med Signe Vestergård, født den 16. september 1932 i Vinderslev, datter af gdr. Jens Jensen Vestergård og hustru Dagmar Marie Kirstine, født Hansen.



Signe og Jens Holm.

Ved giftermålet købte Signe og Jens Holm en ejendom i Frederiksdal, som de dog kun drev i et par år, da de i 1953 overtog Signes barndomshjem i Vinderslev. Til denne ejendom hørte dengang kun 12 tdr. land, der var 6 køer og få grise, men i 1966 blev en naboejendom købt til, bygningerne blev udvidet og moderniseret, så der i dag er ca. 30 køer og 150 grise. I 1976 blev der bygget nyt stuehus.

Deres adresse er: Trekronervej 26, Vinderslev,
8620 Kjellerup.

De har 5 børn.

811. Erna Holm, født den 4. august 1951 i Fuglemose,
Vinderslev sogn.

Erna Holm gik i Vinderslev skole i 9 år, hvorefter hun kom på Landboforeningens regnskabskontor i Kjellerup som elev og blev herfra udlært 1. juli 1971 og arbejdede her som kontorassistent et par år efter at hun var udlært.

Gift den 6. juli 1973 i Sct. Andreas kirke i Randers med gdr. Knud Erik Bach Poulsen, født den 17. februar 1945 i Kærby, søn af gdr. Jens Bach Poulsen og hustru Karen Marie, født Madsen.



Erna og Knud Erik Bach Poulsen

Knud Erik Bach Poulsen har haft pladser forskellige steder som landbrugsmedhjælper og var i året 1967-68 elev på Hammerum landbrugsskole.

I 1964 aftjente han sin værnepligt ved Fynske Livregiment.

I 1972 købte Knud Erik Bach Poulsen en gård i Kærby, hvor de bosatte sig. De første par år efter giftermålet havde Erna deltidsarbejde på et revisionskontor i Randers.

Deres adresse er: Kærbyvej 69, Kærby, 8983 Gjerlev,
Jylland.

De har 2 børn:

8111. Søren Henrik Bach Poulsen, født den 28. november 1973 i Sct. Peders sogn i Randers.

8112. Lars Erik Bach Poulsen, født den 11. februar 1976 i Sct. Mortens sogn i Randers.

812. Knud-Erik Holm, født den 18. august 1952 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Vinderslev, begyndte skolegangen i Kjellerup, hvorfra Knud-Erik Holm tog realeksamen i 1970. Eftersom Knud-Erik Holm i realskoletiden flittigt havde arbejdet med ungdomssparekassen, fik han af Kjellerup Sparekasse tilbud om uddannelse. Forinden uddannelsen påbegyndtes tog han den et-årige handelsskoleeksamen fra Viborg handelsskole.

I 1973 blev Knud-Erik uddannet sparekasseassistent i Kjellerup og fortsatte arbejdet her til 1. november 1974 og fik derefter plads i "Sparekassen Møn", Stege.

Her er Knud-Erik fra 1. januar 1878 avanceret til fuldmægtig.

Knud-Erik købte hus i Stege da han begyndte i sparekassen der.

Adressen er: Terpsvej 11, Lendemærk, 4780 Stege.



Knud-Erik Holm

813. Ruth Gunhild Holm, født den 12. oktober 1953 i Fuglemose, Vinderslev sogn.

Ruth Holm fik ligesom Knud-Erik efter skolegangen i Vinderslev realeksamen i Kjellerup i 1970.

I 1973 dimitterede Ruth fra Viborg Katedralskole som matematisk- fysisk student, hvorefter hun var elev på Hammerum husholdningsskole i 3 måneder.

Ruth fik derefter arbejde på "DAN-ÆG" i Thorning, indtil hun 1. februar 1974 fik arbejde på Remstruplund i Silkeborg. Her arbejdede Ruth Holm på sygeafdelingen, indtil 8. sept.

1975, da hun påbegyndte sygepleje-uddannelsen på Viborg Amts Sygeplejeskole.

Uddannelsen her forventes afsluttet 1. marts 1979.



Ruth Gunhild Holm

814. Niels Aage Holm, født den 28. april 1961 i Fuglemose, Vinderslev sogn.

Efter 7 års skolegang i Vinderslev og 2 år i Kjellerup, går Niels Aage nu på Viborg Amtsgymnasium.



Niels Aage og Knud Henrik Holm.

815. Poul Henrik Holm, født den 11. november 1964 i Fuglemose, Vinderslev sogn.

Poul Henrik går i skole i Vinderslev.

82. Meta Marie Holm, født den 27. marts 1931 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal havde Meta plads forskellige steder som husassitent, afbrudt af et ophold på Haslev højskole i 1950.

Gift i Vinderslev kirke den 15. april 1953 med Gunnar Lysdal Nielsen, født den 6. november 1925 i Vinderslev, søn af gdr. Nicolaj Nielsen og hustru Hanne Jensine, født Madsen.

Gunnar Lysdal Nielsen var elev på Haslev højskole i 1946-47.

Ved giftermålet overtog ægteparret Gunnars barndomshjem, Trekronervej 29, Vinderslev. Ved overtagelsen var der 7-8 køer og ca. 20 grise.

Gunnar Nielsen har ved siden af at drive landbruget haft entreprenørvirksomhed, hvilket han dog har afhændet, da han de sidste år har været ansat som ringer og graver ved Vinderslev kirke.

De har 5 børn:



Meta og Gunnar Lysdal Nielsen

821. Gudrun Nielsen, født d. 16. sept. 1954 i Vinderslev.

Efter 8 års skolegang i Vinderslev var Gudrun elev på Borremose ungdomsskole i 2 år i 1969-1971. Tjente derefter flere steder som husassistent, men kom i 1972 på trikotagefabrik i Kjellerup. I 1975 havde Gudrun ophold på Nr. Nissum højskole, hvorefter hun igen fik ansættelse på samme fabrik.

822. Henning Lysdal Nielsen, født den 3. december 1955 i Vinderslev.

Efter 8 års skolegang i Vinderslev og et år på Borremose ungdomsskole, hjalp Henning sin far med bedriften derhjemme, hvorefter han havde endnu et års ophold på Borremose, og i 1975 var han på Nr. Nissum højskole.

823. Tove Nielsen, født den 25. april 1960 i Vinderslev.

Efter 8 års skolegang i Vinderslev skole, havde Tove to års ophold på Borremose ungdomsskole. På tiden får hun undervisning på Viborg Handelsskole.

824. Bent Lysdal Nielsen, født den 30. maj 1963 i Vinderslev. Skolegang i Vinderslev.

825. Erik Lysdal Nielsen, født den 4. oktober 1965 i Vinderslev. Skolegang i Vinderslev.



Meta og Gunnar Lysdal Nielsens børn.
Fra venstre: Tove, Erik, Henning, Bent og Gudrun

83. Signe Holm, født den 11. juni 1933 i Frederiksdal, Krage-
lund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal og forskellige pladser
som husassistent, havde Signe Holm ophold på Tommerup
højskole i 1953.

Gift den 7. oktober 1954 i Vinderslev kirke med gdr. Kri-
stian Jensen, født den 11. marts 1927 i Øster Nykirke v.
Vonge, søn af gdr. Johannes Jensen og hustru Maren, født
Andreasen.



Signe og Kristian Jensen.

Ved giftermålet i 1954 overtog ægteparret Kristian Jensens
hjem i Ejstrupholm, Dyringhave. Gården var på 35 tdl. og

der var 10 køer + opdræt. Gården her bliver dyrket med meget store kartoffelarealer, hvortil jorden her er meget velegnet!

Adresse: Dyringhavevej 7, 7361 Ejstrupholm.

De har 6 børn:

831. Birthe Jensen, født den 31. marts 1957 i Ejstrupholm.

Efter 7 års skolegang i Gludsted skole, gik Birthe 2 år i Ejstrupholm skole. Var et år i huset, og herefter et års ophold på Borremose ungdomsskole 1974-75.

Birthe gennemgår for tiden en uddannelse som køkkenleder på h.h.v. Grindsted husholdningsskole og Plejehjem.

832. Ejnar Jensen, født den 30. juli 1959 i Ejstrupholm.

Efter 7 års skolegang i Gludsted skole og 2 år i Ejstrupholm tog Ejnar plads som medhjælper ved landbruget og herefter ophold på Borremose ungdomsskole i 1976-77.

833. Verner Jensen, født den 23. novb. 1961 i Ejstrupholm.

Skolegang ligesom sine to større søskende først i Gludsted og derefter i Ejstrupholm.

834. Egon Jensen, født den 8. juni 1964 i Ejstrupholm.

835. Inger Jensen, født den 8. juni 1964. Egon og Inger er tvillinger og går i Gludsted skole.

836. Henrik Jensen, født den 24. februar 1976 i Ejstrupholm.

84. Søren Peder Holm, født den 7. april 1935 i Frederiksdal.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal var Søren Holm landbrugsmedhjælper flere steder. I 1956 havde han et 5 måneders ophold på Haslev højskole og kom derefter på Tune landbrugsskole og siden på Landbohøjskolen i København, hvorfra han i 1962 tog eksamen som agronom.

Efter endt uddannelse fik Søren Holm ansættelse ved Landbohøjskolen som videnskabelig assistent, og senere ved Landbohøjskolens forsøgsgård, "Højbakkegård" ved Tåstrup.

Siden 1965 har han været ansat som plantepatolog med hovedopgave i diagnose- og oplysningsvirksomhed for de jyske planteavlskonsulenter ved Studsgård forsøgsstation.

Gift den 27. marts 1960 i Jegindø kirke med Esther Sørensen, født den 18. april 1933 på Jegindø, datter af Johannes Sørensen og hustru Laura, født Poulsen.



Jan, Helle, Esther og Søren Holm.

Esther Holm døde den 7. maj 1975 og blev begravet på Rind kirkegård.

Søren Holms adresse er: Lumbyesvej 2, Lind, 7400 Herning.

De har 4 børn:

841. Jan Holm, født den 3. marts 1961 i Søborg.
Går i realskolen i Lind.

842. Helle Holm, født den 28. april 1963 i Søborg.
Går i realskolen i Lind.

843. Kim Holm, født den 29. juni 1965 i Lind ved Herning.
Skolegang i Lind.

844. Anette Holm, født den 24. oktober 1969 i Lind.
Skolegang i Lind.

85. Niels Kristian Holm, født den 3. august 1937 i Frederiksdal.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal skole arbejdede Niels Holm ved landbruget, indtil han i 1957 blev indkaldt til militærtjeneste i Padborg, gjorde tjeneste her, kom senere til Århus og sluttede militærtjenesten i Hvorup ved Ålborg.

I 1958 var Niels Holm elev på Rønde Højskole og begynd-

te derefter sin uddannelse på Herning Seminarium, hvorfra han dimitterede som lærer i 1965. Blev samme år ansat ved Herning skolevæsen.

I 1971-72 årskursus i Århus, Danmarks Lærerhøjskole, og fik her uddannelse som høre- talepædagog og er som sådan ansat ved Herning skolevæsen.

Gift den 15. oktober 1961 i Markuskirken i Ålborg, med Kirsten Bjerregård Pedersen, født den 27. oktober 1938 i Thisted, datter af Johannes Kr. Pedersen og hustru, Hilda Marie, født Jacobsen.

Kirsten er uddannet som sygeplejerske på Kommunehospitalet i Ålborg. Supplerede sin uddannelse på Statshospitalet i Viborg. Efter endt uddannelse blev Kirsten ansat på Centralsygehuset i Herning i 1961.



Ægteparret byggede hus i Herning i 1967, men i 1972 flyttede de til Gjellerup ved Herning, hvor de stadig bor.

Steffen, Kirsten og Niels Holm.

Adresse: Sønderbakken 7, Gjellerup, 7400 Herning.

De har et barn:

851. Steffen Bjerregård Holm, født den 6. januar 1968 i Herning.

86. Ellen Margrethe Holm, født den 13. december 1939 i Frederiksdal, Kragelund sogn.

Efter 7 års skolegang i Frederiksdal havde Ellen Holm forskellige pladser som husassistent og fik derefter et 5 måneders ophold på Haslev højskole i 1960-61, hvorefter hun en tid var kokkepige på alderdomshjemmet i Bording. Ellen Holm var ansat som syerske på kjolefabrikken "Mobet" i Herning fra 1964 til 1969.

Gift den 22. marts 1969 i Vinderslev kirke med Gunnar Bak Pedersen, født den 26. december 1937 i Kølkjær, søn af gdr. Peder Pedersen og hustru, Nora, født Mortensen.

Den 1. august 1968 overtog Gunnar sit hjem, "Grønvang", i Kølkjær. Prisen var 380.000 kr.

Gården er på 100 tdr. land og ved overtagelsen var der en besætning på 12 køer, 10 kvier, 8 kalve og 80 grise.

Adresse: Præstevænget 38, 7372 Kølkjær.



Ellen og Gunnar Pedersen .

De har 2 børn:

861. Martin Pedersen, født den 14. august 1970 i Kølkjær.

862. Hans Pedersen, født den 6. marts 1974 i Kølkjær.

Maj, 1978.

En slægtsbog er naturligvis ikke afsluttet, så længe slægtens medlemmer er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermål og dødsfald, til stillings- og adresseændringer.

Nærværende slægtsbog er da også kun ført up - to-date, og vil i løbet af få år blive mangelfuld, såfremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes.

Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhånden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald inden for ens egen gren af slægten.

Dette lader sig let gøre og vil være til stor hjælp sidenhen, ikke alene for jeres egen skyld, men ligeså meget for jeres efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør I ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, I omtaler, har i bogens tekst.

Denne slægtsbog er udarbejdet af Thora og Henry Sørensen og trykt i offset ved samme i Grindsted Duplikeringsbureau Hørlycks allé 3, 7200 Grindsted, tlf. (05) 32 06 15.

1. Ellen Marie Jensen 11. Knudette Kristine Eriksen	111. Anders Kristian Jensen	1111. Niels Peder Østergård Jensen 1112. Inger Marie Østergård Jensen	
	112. Knud Aage Jensen	1121. Lisbeth Vindum Jensen 1122. Birgit Vindum Jensen	11211. Søren Vindum Andersen
	113. Karl Johannes Jensen	1131. Poul Erik Jensen 1132. Anna-Bente Jensen 1133. Ingerlise Jensen	
	114. Anna Marie Jensen	1141. Erling Lysdal Hansen 1142. Flemming Lysdal Hansen	
	115. Karen Margrethe Jensen	1151. Steen Vindum	
	116. Svend Peder Jensen	1161. Mariann Kobbel 1162. Thomas Kobbel Jensen	
12. Ingrid Margrethe Eriksen	121. Kristian Kristiansen	1211. Preben Laurids Kristiansen 1212. Jens Martin Kristiansen 1213. Poul Erik Kristiansen 1214. Lisbeth Karin Kristiansen	
	122. Anna Marie Kristiansen	1221. Lise-Lotte Kristiansen 1222. Julie Margrethe Thomsen 1223. Elise Thomsen	12211. Lars Boye Olesen 12212. Jacob Boye Olesen
	123. Inger Kristiansen	1231. Henrik Lodahl 1232. Hanne Lodahl 1233. Erland Lodahl	
	124. Asta Kristiansen	1241. Mette Rask	
13. Ane Marie Eriksen	131. Hans Erik Poulsen	1311. Kirsten Poulsen 1312. Karin Poulsen 1313. Birthe Poulsen	
	132. Ida Poulsen	1321. Birgit Pedersen 1322. Svend Erik Pedersen 1323. Henrik Pedersen	
	133. Niels Kristian Poulsen	1331. Gert Poulsen 1332. Lene Poulsen 1333. Lisbeth Poulsen	
	134. Ellen Poulsen	1341. Peter Møller Lauridsen 1342. Lars Lauridsen	
	135. Knud Poulsen	1351. Carsten Poulsen 1352. Jørgen Poulsen	
	136. Martin Johannes Poulsen		
14. Signe Eriksen	141. Birte Sørensen	1411. Johannes Wamberg Andersen 1412. Sune Wamberg Andersen	
	142. Mogens Sørensen	1421. Anne Kirstine Schjødt Sørensen 1422. Torben Schjødt Sørensen	
	143. Svend Erik Sørensen		

15. Kirstine Eriksen	151. Jørgen Jørgensen	1511. Merete Nowack Jørgensen
	152. Karen Jørgensen	1512. Jeanette Nowack Jørgensen
	153. Poul Erik Jørgensen	1521. Kim Ladekjær
	154. Grethe Jørgensen	1522. Hanne Kirk Ladekjær
	155. Thorkil Jørgensen	1523. Lene Kirk Ladekjær
16. Jenny Eriksen	161. Laurits Kristian Nielsen	1524. Tine Kirk Ladekjær.
	162. Ellen Marie Nielsen	1531. Hans Henrik Jørgensen
	163. Kai Erik Nielsen	1532. Jenny Jedida Jørgensen
	164. Inger Lise Nielsen	1533. Esther Kirstine Jørgensen
	165. Gerda Lillian Nielsen	1541. Lone Krogh Iversen
17. Jens Kristian Eriksen	171. Erik Eriksen	1542. Frank Krogh Iverßen
	172. Finn Aagård Eriksen	1543. Gitte Krogh Iversen
	173. Lisbeth Aagård Eriksen	1551. Allan Jørgensen
	174. Herluf Aagård Eriksen	1552. Mette Jørgensen
	175. Hans Aagård Eriksen	1611. Tove Nielsen
18. Martha Eriksen	176. Kurt Aagård Eriksen	1612. Jacob Vestergård Nielsen
	177. Solvej Aagård Eriksen	1621. Lars Nielsen
	181. Ruth Pahun	1622. Anette Nielsen
	182. Niels Jørgen Pahun	1631. Christian Leth Nielsen
	183. Anders Christian Pahun	1641. Carsten Stenholt Christensen
19. Thora Eriksen	191. Villy Sørensen	1642. Lene Stenholt Christensen
	192. Eigil Sørensen	1711. Torben Eriksen
	193. Bente Sørensen	1712. Jakob Eriksen
	194. Per Sørensen	1731. Ellen Aagård Rasmussen
	195. Inger Sørensen	1732. Britta Aagård Rasmussen
		1733. Grethe Aagård Rasmussen
		1734. Linda Aagård Rasmussen
		1741. Anna Christina
		1742. Birgitta
		1811. Jytte Nissen
		1911. Erik Bjørn Sørensen
		1912. Karen Bjørn Sørensen
		1921. Marlene Sørensen
		1922. Jens Sørensen
		1931. Ole Mikael Jensen
		1932. Peter Ulrik Jensen
		1933. Lars Henrik Jensen

2. Knudtite
Susanne Jensen
3. Petrine Jensen

110. Marie Eriksen	1111. Margit Vestergård	
111. Agnes Eriksen	1112. Lisbeth Vestergaard	11121. Brian Flaskager Hansen
	1113. Poul Højvang Jensen	
112. Ejner Kristian Eriksen	1121. Henning Eriksen	11221. Lisbeth Eriksen
	1122. Jens Kristian Eriksen	11222. Eva Eriksen
	1123. Gudrun Eriksen	11231. Linda Skipper
	1124. Ragnhild Eriksen	
	1125. Bodil Eriksen	
	1126. Niels Aage Eriksen	
113. Holger Alfred Eriksen	1131. Oluf Eriksen	11311. Anders Eriksen
	1132. Henrik Eriksen	11321. Jesper Eriksen
	1133. Lis Eriksen	
	1134. Lars Eriksen	
	1135. Birgitte Eriksen	
114. Johannes Eriksen	1141. Inger Lise Eriksen	
	1142. Kristian Eriksen	
	1143. Peter Eriksen	
	1144. Tove Eriksen	
31. Alfred Nielsen	311. Marianne Nielsen	
	312. Elsebeth Nielsen	
32. Nelly Knudtite Nielsen	321. Rigmor Nyhus	3211. Jens Nyhus Hansen
		3212. Peter Nyhus Hansen
		3213. Christina Nyhus Hansen
33. Anders Peter Nielsen	331. Preben Nørgård Nielsen	3311. Kim Nørgård Nielsen
		3312. Pia Nørgård Nielsen
	332. Henning Nørgård Nielsen	3321. Palle Sylvestersen Nielsen
		3322. Jesper Sylvestersen Nielsen
	333. Gitte Nørgård Nielsen	
34. Jens Nielsen	341. Inge-Lise Nielsen	3421. Thomas Balling
	342. Christian Balling Nielsen	3422. Jacob Balling
	343. Bente Nielsen	3431. Mette Bække
		3432. Gitte Bække
	344. Birgit Nielsen	3441. Kim Kølsen
	345. Gerda Nielsen	
	346. Peter Balling Nielsen	
	347. Lars Balling Nielsen	

4. Marius Jensen	35. Else Kirstine Nielsen	351. Thorkild Holm	3511. Flemming Anhøj Holm	
		352. Aase Holm	3512. Jesper Anhøj Holm	
		353. Kristian Holm	3513. Irene Anhøj Holm	
		354. Karsten Holm	3521. Henrik Holm Nielsen	
	36. Marie Nielsen	361. Kirsten Margrethe Jensen	3522. Morten Holm Nielsen	
	37. Henry Nielsen	362. Jørn Erik Jensen	3523. Lisbeth Holm Nielsen	
	38. Karl Ejner Nielsen	371. Niels Nielsen		
5. Knud Henrik Jensen		372. Jens Nielsen		
		381. Karin Nielsen		
		382. Jens Peter Nielsen		
		383. Ole Nielsen		
		384. Henrik Nielsen		
		385. Niels Christian Nielsen		
		51. Ane Marie Jensen	521. Inger-Lise Pedersen	5211. Knud Henrik Busk Jensen
		52. Jenny Jensen		5212. Charlotte Busk Jensen
				5213. Allan Busk Jensen
				5214. Lars Andreas Busk Jensen
		53. Laura Signe Jensen	531. Lis Hønholt Christensen	5311. Lone Kristiansen
		532. Tage Hønholt Christensen	5312. Rikke Kristiansen	
		533. Finn Hønholt Christensen	5321. Brian Hønholt Christensen	
			5322. Klaus Hønholt Christensen	
	54. Inga Dagny Jensen	551. Ove Sund		
	55. Inga Dagny Jensen	552. Aksel Sund		
		553. Birgit Sund		
		554. Dorte Sund		
	56. Jens Regnar Jensen	561. Jens Jørgen Jensen		
		562. Knud Jensen		
		563. Henning Jensen		
		564. Per Jensen		
		565. Ole Jensen		
		566. Kurt Jensen		
		567. Karen Elise Jensen		
	57. Hilda Jutta Jensen	571. Knud Erik Kristensen		
		572. Birger Kristensen		
		573. Herdis Kristensen		

6. Ane Marie Jensen	61. Arne Filskov Christensen	611. Karen Marie Filskov Christensen	
		612. Hanne Filskov Christensen	
7. Maren Jensen	62. Ernst Filskov Christensen	621. Hans Filskov Christensen	
		622. Kjeld Filskov Christensen	
		623. Jette Filskov Christensen	
7. Maren Jensen	71. Bodil Kristensen	711. Tove Hougård	7111. Majken Andersen
		712. Svend Hougård	
7. Maren Jensen		713. Gitte Hougård	
	81. Jens Johannes Holm	811. Erna Holm	8111. Søren Henrik Bach Poulsen 8112. Lars Erik Bach Poulsen
8. Mathilde Jørgine Jensen		812. Knud Erik Holm	
		813. Ruth Gunhild Holm	
		814. Niels Aage Holm	
		815. Poul Henrik Holm	
	82. Meta Marie Holm	821. Gudrun Nielsen	
8. Mathilde Jørgine Jensen		822. Henning Lysdal Nielsen	
		823. Tove Nielsen	
		824. Bent Lysdal Nielsen	
		825. Erik Lysdal Nielsen	
	83. Signe Holm	831. Birthe Jensen	
8. Mathilde Jørgine Jensen		832. Ejnar Jensen	
		833. Verner Jensen	
		834. Egon Jensen	
		835. Inger Jensen	
		836. Henrik Jensen	
8. Mathilde Jørgine Jensen	84. Søren Peder Holm	841. Jan Holm	
		842. Helle Holm	
		843. Kim Holm	
		844. Anette Holm	
8. Mathilde Jørgine Jensen	85. Niels Kristian Holm	851. Steffen Bjerregård Holm	
	86. Ellen Margrethe Holm	861. Martin Pedersen	
		862. Hans Pedersen	

