



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG



Slægtsbog

JYDSK SLÆGTSFORSKNING

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E.

Forord.....	side	3
Hartkorn - landgilde.....	side	5
Arkivarbejdet.....	side	8
Anetavle for Rasmus Peter Eriksen og Mette Kirstine Nielsens børn.....	side	15
Efterkommere efter Rasmus Peter Eriksen og Mette Kirstine Nielsen.....	side	52
I. Julie Johanne Mette Eriksen.....	side	52
II. Erika Agnes Eriksen.....	side	52
III. Jens Anker Ericksen.....	side	52
IV. Johannes Eriksen.....	side	57
V. Niels Johannes Eriksen.....	side	58
VI. Rasmus Nikolaj Thorvald Eriksen.....	side	73
VII. Anna Johanne Eriksen.....	side	74
Blade til videreførelse.....	side	75
Register.....	side	76

FORORD.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem Jydsk Slægtsforskning, Viborg, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger og skattemandtal m. m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fuldt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også alle omliggende kirkebøger undersøgt.

Hvor gamle dokumenter citeres, gengives ordstilling og stavemåde korrekt, og de fejl m. v. der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften. I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at forsøge på identificering af hver enkelt fadder eller forlover.

Efterkommeroversigten er for de nulevendes vedkommende hovedsaglig udarbejdet på grundlag af de pågældendes egne oplysninger, idet der er rettet henvendelse til alle medlemmer af slægten, der er over 21 år. Disse slægtsmedlemmer er blevet opfordret til at fortælle om deres personlige forhold og endvidere i flere tilfælde om deres forældre og søskende. Hovedparten af disse henvendelser er sket ved personligt besøg, men hvor dette ikke har været muligt, er der rettet skriftligt henvendelse. Hvor der er mangler, skyldes dette altså forkerte eller mangelfulde adresser og - desværre - nogle helt negative forespørgelser.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført

efter egne opgivelser, og der forekommer derfor tilfælde, hvor søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Med hensyn til opbygningen af anetavlen skal nævnes, at alle mandspersoner er opført med lige numre, mens hustruens nummer er det efterfølgende ulige nummer. En persons far findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved f.eks. ane nummer 4's far er ane nr. 8, moder nr. 9 - ane nr. 8's forældre er nr. 16 og 17 etc.

Efterslægtstavlen er opbygget efter det system, at børnene af det ægtepar, der betegnes som stamforældrene er betegnet med romertal, romertals børn er betegnet med store bogstaver, store bogstavers børn med arabertal, arabertals børn med lille bogstav, og små bogstavers børn med arabertal efterfulgt af en parentes. I øvrigt må der henvises til det alfabetiske register, som findes bag i bogen.

Til slut udtrykker vi ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

Jydsk Slægtsforskning

Hartkorn - landgilde m.v.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg.....	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel.....	2 " "
1 " hvede eller ærter.....	1½ " "
1 " havre.....	½ " "
1 " humle.....	½ " "
4 læs enghø.....	1 skp. "
12 gæs.....	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligheden på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne

gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ td. land (a 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri", hvilken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian d. III, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.

Den i gammel tid omtalte "herlighed", betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o. s. v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagfald m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret eller patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret. I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en kirkelig handling, der før

i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Åre fra Hjertet op til den fjerde Finger".

ARKIVARBEJDET.

Vi har bedt vor genealog, H.P. Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer, forskerne møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved udarbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer:

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt ikke volder forskerne større vanskeligheder med at finde de første slægtsled. Har man en nulevende persons fødested- og år indledes undersøgelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførslen, der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige oplysninger, nemlig: Faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca. 1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og når forældrene er viet. De opgivne fadders navne kan ofte være en hjælp til at finde forældrenes vielsessted.

Når det er fundet, søger man at finde de fire bedsteforældre. Ofte prøver man at finde dødsindførslerne, der efter 1891 giver oplysninger om den afdødes fødested, år og dato samt forældres navne. Ofte oplyses også om ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til de otte oldeforældre, der skønsmæssigt kan være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig. Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i samme sogn i generationer, lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række sideløbende kilder, f.eks. Folketællingslisterne, der fra 1845 kan give oplysning af fødested, samt Skøde- og panteprotokol-

lerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om fødested og faderens navn.

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet, og man må være fortrolig med datidens navne- og øpkaldelseskik. Indtil ca. 1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed faderen Mads, kom sønnen til at hedde Madsen og indtil ca. 1830 datteren til at hedde Madsdatter.

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredje søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte brugte øpkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere tilfælde øpkald efter herremand og frue, under hvem de var fæstere, efter stedets præst eller andre af rang og stand.

Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med "udlagt barnefader", der kan være en helt fremmed og ofte måske fuldstændig opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere gifter sig med pigen.

Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde går kirkebøger tilbage til 1573. I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra 1638. Senere kan der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler.

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da en overvejende del af landbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan indeholde meget gamle fæste- og skifteprotokoller. Også her er meget gået tabt med årene mindre i Østjylland med de større godser end i Vestjylland, der til gengæld kan opvise en langt tidligere overgang til selveje.

Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal søges i amtsskifteprotokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om navn, alder og stilling.

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man, hvis man støder på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kildemateriale. Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet stamtavler, og drejer det sig om adelsslægter, kan der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse helt til 3-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkelte forfædre kan ofte findes i sogne- og egnsbeskrivelser og i de forskellige historiske årbøger, "Personalhistorisk Tidsskrift", "Jydske Samlinger" og utalligt anden litteratur som f.eks. privat udarbejdede stamtavler, stater, håndværkerhistorier, jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og præstehistorier, og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver.

Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detailleret og interessant stof om ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaxationerne kan kan fortælle utroligt meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et meget mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet. Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof, der aldrig er blevet udgivet havner på arkiverne og bliver til stor nytte for forskerne. Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for Sønderjylland), i Odense (for Fyn med øer) og i København (for Sjælland). Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Aarhus, og alle disse arkiver bliver jævnligt benyttet af forskerne.

H. P. Aagaard

1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800

Kirkebogsside fra Sdr. Feldings ældste kirkebog

ANETAVLE
for
RASMUS PETER ERIKSEN
og
METTE KIRSTINE NIELSENS
børn



Ane 2. Rasmus P. Eriksen og hustru

Ane 2 RASMUS PETER ERIKSEN

er født den 11. februar 1862 i Ålsrode, Ålsø sogn.

Han blev døbt den 15. april 1862 i Ålsø kirke, og faddere ved dåben var røgter Søren Blok, Ålsø, husmand Jørgen Munk, Ålsrode, og væver Peder Skovfoged i Fuglsang Hede.

Rasmus Peter Eriksen blev gift den 9. april 1887 i Ålsø med

Ane 3 METTE KIRSTINE NIELSEN

Forlovere ved brylluppet var indsidder Niels Nielsen Molbo og Mads Severin Eriksen, begge af Ålsrode.

Mette Kirstine Nielsen er født den 27. januar 1859 i Stenvad, Glæsborg sogn. Hun blev hjemmedøbt den 18. februar og fremstilledes i kirken den 3. april 1859. Faddere ved dåben var gårdmand Peder Chr. Pedersens hustru i Bønderup, husmand Mikkel Hansens kone af Sjørup, P. Chr. Pedersen af Bønderup, husmand Anders Christensen af Stenvad og indsidder Søren Brodgaard, Stenvad.

Rasmus Peter Eriksen nævnes ved giftermålet som arbejdsmand i Ålsrode, men senere betegnes han som husmand i Havknuden i Ålsø sogn.

Ægteparrets børn er i omstående efterslægtstavle betegnet med romertal (I.-VII.).

Ane 4 ERIK RASMUSSEN

er født den 16. december 1820 i Homå, og han døde den 23. december 1879 i Ålsrode, Ålsø sogn.

Han blev hjemmedøbt den 17. december 1820 og fremstilledes i kirken den 21. januar 1821. Faddere ved dåben var Ane Rasmusdatter, gårdmand Rasmus Sørensen Ladefogeds hustru i Tolstrup, Rasmus Neesballe og Jens Nielsen, gårdbeboere i Homå, samt husmand Rasmus Jensen Koch.

Erik Rasmussen blev gift den 15. november 1845 i Ålsø med

Ane 5 METTE PEDERSDATTER

Forlovere ved brylluppet var indsidder Mads Pedersen og husfæster Søren Nielsen Bech, begge af Ålsrode.

Mette Pedersdatter er født den 30. maj 1817 i Ålsrode, og hun døde den 31. oktober 1895 samme sted og begravedes den 7. november.

Hun blev hjemmedøbt den 31. maj 1817 og fremstillet i kirken den 6. juli samme år. Faddere ved dåben var tjenestekarl Søren Rasmussen af Ålsrode, gårdmændene Rasmus Molboe og Nicolai Jucumsen af Ålsø samt tjenestepige Dorthe Rasmusdatter af Ålsrode, der var gudmor.

Erik Rasmussen og hustru nævnes i folketællingen 1850 som beboer af et husmandssted i Ålsrode. Ægteparret havde 2 hjemmeværende børn:

Johanne Marie, 4 år, og

Rasmus Peter Eriksen, 2 år gammel.

Hos ægteparret boede desuden Mette Pedersdatters stedfader Søren Nielsen, der var 50 år gammel, inderste og væver. Hendes moder Maren Madsdatter var da 70 år gammel. Endvidere boede hendes søster Karen Pedersdatter på ejendommen. Hun var da 31 år gammel og ernærede sig som væverske.

Ved nævnte folketælling oplyses det, at Erik Rasmussen var fraværende, idet han var indkaldt til krigstjeneste. Han har altså været deltager i krigen med Tysk-

land 1848-1851.

Erik Rasmussens adkomst til huset i Ålsrode blev udstedt den 5. november 1847 af Adolph Wilhelm von Dinesen, kaptajn ved det kongelige artilleri, ridder af Dannebrog og den franske æreslegion, ejer af hovedgården Katholm med underliggende gods. Fæstebrevet omfatter hus nr. 4 i Ålsrode, der stod for hartkorn 2 skp. 2 fjdk. 1 alb. og gammel skat 3 rdlr. Denne ejendom måtte Erik Rasmussen sin livstid i fæste beholde på de vilkår, at han årligt svarede de kongelige skatter samt den årlige landgilde, der var 1 td. byg, der skulle svares efter foregående års kapitelstakst og betales hvert års 11. november. Han skulle desuden forrette 52 ugedage årligt til Katholm hovedgård. Endvidere skulle der årligt forrettes 6 høstdage, en rejse på ca. 2 mil og en Grenårejse.

I indfæstning blev der betalt 50 rdlr., og fæsteren forpligtede sig til at rette sig efter de kongelige love og anordninger, ligesom han skulle være sin husbond eller dennes fuldmægtig hørig og lydige, alt under fæstets fortabelse og anden lovlige straf.

Ane 6 NIELS NIELSEN (MOLBO)
er født den 26. juli 1821 i Toggerbo, Vistoft sogn, og han døde den 12. juni 1901 i Ålsrode, Ålsø sogn, og blev begravet den 17. juni.

Han blev hjemmedøbt den 27. juli og fremstillet i kirken den 19. august 1821. Faddere ved dåben var gårdmand Jørgen Jensen i Toggerbo, gårdmand Lars Pedersen, Knebel, og tjenestepige Maren Jørgensdatter i Toggerbo.

Niels Nielsen (Molbo) blev gift den 4. marts 1854 i Ålsø med

Ane 7 ANNE KIRSTINE CHRISTENSDATTER

Forlovere ved brylluppet var boelsmand Peder Nielsen i Toggerbo og opholdsmand (aftægtsmand) Christen An-

dersen Bødker, Ålsrode.

Anne Kirstine Christensdatter er født den 23. maj 1831 i Ålsrode, og hun døde den 26. juni 1899 samme sted og blev begravet den 2. juli.

Hun blev døbt den 26. juni 1831 i Ålsø kirke, og faddere ved dåben var gårdfæsterne Jens Ladefoged af Ålsrode, Hans Møller og Jens Madsen af Østerballe, samt Poul Jensens hustru, der var gudmor.

Niels Nielsen (Molbo) siges 1899 at være indsidder i Ålsrode og betegnes ved sin død som arbejdsmand.

Ane 8 RASMUS JØRGENSEN
er født den 16. februar 1795 i Thorsager sogn, og han blev
døbt den 22. februar samme år. Gudmor var Boe Rasmussens
hustru, og faddere var Poul Rasmussen, Søren Poulsen og Ras-
mus Poulsen.

Den 8. oktober 1820 blev Rasmus Jørgensen gift
i Ålsø med

Ane 9 JOHANNE RASMUSDATTER BRUN
Forlovere ved brylluppet var gårdmand Jens
Nielsen og husmand Rasmus Nielsen af Homå.

Johanne Rasmusdatter Brun er født den 6. ju-
ni 1792 i Ålsø. Hun blev fremstillet i kirken efter hjemme-
dåb den 14. juni, båret af Hans Skippers hustru af Fladstrup.
Faddere var madame Smed, Frederik Nielsen, Jens Davidsens
hustru og Maren Nielsdatter, alle af Ålsø.

Rasmus Jørgensen og Johanne Rasmusdatter Bruns
død er forgæves søgt i kirkebogen. Hun kan dog muligvis være
identisk med den Johanne Rasmusdatter i Ålsrode, som døde den
9. juli 1865, 74 år gammel. Denne Johannes Rasmusdatter an-
gives at være gift med indsidder Jens Nielsen Munk i Ålsrode.
Vielsen ses imidlertid ikke at have fundet sted i Ålsø sogn.

Ane 10 PEDER JOCHUMSEN
er født 1766 i Ålsø sogn, og han døde den 19. december 1825
i Ålsrode, Ålsø sogn, og blev begravet den 26. december.

Han blev døbt den 5. oktober 1776, båret til
dåben af Jens Ingvorsens kone af Ålsrode, og faddere var
Peder Nielsen, Jens Rasmussen og Peder Hansen.

Peder Jochumsen var gift med

Ane 11 MAREN MADSDATTER
Hun er født 1781 i Fuglsang, Ålsø sogn, og
hun døde den 28. maj 1851 i Ålsrode.

Om Peder Jochumsen og Maren Madsdatters vielse hedder det i Homå-Vejlby kirkebog 1803:

"Den 2den october lod gårdmand og ungarl Peder Jochumsen i Ålsrode sig indskrive til ægteskabs indgåelse med pigen Maren Madsdatter i Weilbye præstegård, og at intet efter loven kunne gjøre hinder i dette foretagne bevidnede som forlovere gårdmændene Anders Pedersen og Jens Nielsen Tækker.

Den 26. november er i Ålsø kirke ungarl Peder Jochumsen af Ålsrode og pigen Maren Madsdatter af Weilbye præstegård ægteviede."

Maren Madsdatter blev gift anden gang den 8. juli 1826 i Ålsø med ungarl Søren Nielsen Blok. Forlovere ved brylluppet var husmand Niels Blok af Østerballe og husmand Nicolai Jochumsen af Ålsø.

Søren Nielsen Blok er født 1800 i Homå sogn som søn af Niels Blok, og han døde den 8. juni 1878 i Ålsø fattiggård og begravedes den 12. juni.

Maren Madsdatters dåb fandt sted den 4. marts 1781 i Ålsø kirke. Gudmor var Niels Jensens hustru i Østerballe, og faddere var Mikkel Molboe i Ålsø, Jakob Raabye af Vejlby, Jens Pedersen og Jens Bierre af Homå samt Inger Christensdatter af Fuglsang.

Den 20. december 1825 mødte forvalteren fra Katholm i stervbohuset efter Peder Jochumsen for at foretage en lovlig registrerings og vurderingsforretning med påfølgende skifte og deling imellem den efterladte enke Maren Madsdatter og de med den afdøde sammenavlede børn, som var:

En søn Mads, 18 år,
en do. Niels, 14 år,
en do. Jochum, 12 år,
en do. Jacob, 3 år,
en datter Mariane, 14 år,
en do. Mette, 8 år, og
en do. Karen, 6 år gammel.

Til stede ved skifteforretningen var enken med lavværge selvejergårdmand Jacob Pedersen af Balle, og som formynder for de umyndige var mødt fæstehusmand Nicolaj Jochumsen af Ålsø, som tilbød tillige at være kurator for den mindreårige søn Mads, som ved forretningen var til stede. Som registrerings og vurderingsvidner var mødt sognefoged Martinus Jensen og gårdmand Claus Pedersen Præst.

I disses overværelse blev der foretaget registrering af boets værdier, hvoraf kan nævnes:

	rdlr.	mk.	skill.
1 fyrrebord			12
1 bilæggekakkelovn	3	1	
1 fyrreskrin med den afdødes gangklæder: 1 grå kjole	1		
1 gråstribet trøje		2	
1 par grønstribe buxer		1	8
2 gl. vadmels trøjer		1	4
1 par gl. buxer			6
1 brystdug			4
1 par strømper og 1 hue			12
2 skjorter og 1 hat		2	4
2 halsklæder og 1 par sko		1	8
1 gl. fyrrekiste		5	
3 gl. stole		1	2
4 hylde			6
1 gl. sengested med omhæng		4	
1 blåstribet olmerdugs overdyne	2		
1 gulstribet bolsters underdyne	1	1	
1 bolsters hovedpude		1	
1 par blårlærreds lagner		4	
1 gl. sengested med omhæng		3	
1 rødstribet olmerdugs overdyne	1	4	
1 gl. do. underdyne		3	
1 gl. hovedpude			8
1 par blågarns lagner		2	

	rdlr.	mk.	skill.
1 rok og et par karter		1	
1 gl. messing --		2	4
1 lidet kar		2	8
1 balje og 1 kærne		2	4
1 strippe og 1 lygte			12
1 håndkværn		4	
1 ildklemme m.m.		1	8
1 jernpande m.m.		5	4
2 fade og 2 tallerkener			8
2 får og 1 lam			3

Værdien af boet opgjordes til 21 rdlr. 1 mk. 10 ski og det anføres, at der ikke forefandtes videre, og da ingen af de tilstedeværende vidste andet eller mere at opgive, som kunne nævnes boet til indtægt, blev forretningen afsluttet.

Skifteforretningen blev fortsat den 10. juni 1826. Efter fradrag af skifteomkostningerne blev der til arv og deling 17 rdlr. 5 mk. 10 skill. Herefter blev en broderlod på 1 rdlr. 3 mk. 12 6/11 skill., mens en søsterlod blev på 4 mk. 14 3/11 skill.

Enken tilbød derefter at give hver af sønnerne et får og hver af døtrene en pude til en værdi af 1 rdlr. sølv, som de skulle have udleveret, når de blev voksne.

Ane 12 **NIELS PEDERSEN UDENGAARD**
er født 1780 i Knebel sogn, og han døde den 19. december 1849 i Toggerbo, Vistoft sogn, og blev begravet den 26. december.

Han blev døbt den 19. november 1780 i Knebel kirke, båret til dåben af Jens Laursens kone Bodil af Vrinners, og faddere var Niels Nielsen og Peder Laursen af Knebel, Mette Nielsdatter og Kirsten Jensdatter Hoy af Knebel.

Niels Pedersen Udengaard blev gift den 12. juni 1807 i Vistoft kirke med

Ane 13 **METTE KIRSTINE JENSDATTER**

Parret var blevet indskrevet til ægteskab den 26. maj samme år, og forlovere var gårdmand Jens Nielsen Bak og sognefoged Peder Jensen Glad.

Mette Kirstine Jensdatter er født 1787 i Begtrup, Vistoft sogn, og hun døde den 22. april 1826 i Toggerbo og blev begravet den 28. april.

Hendes dåb fandt sted den 7. december 1787; gudmor var Mads Olufsens hustru Ingeborg Bregaard af Vistoft, og faddere var Mads Sørensen samt Laurs og Rasmus Olufsen og Mette Sørensdatter.

Niels Pedersen Udengaard fik 1833 tilskødet en gård i Toggerbo. Skødet har følgende ordlyd:

"Underskrevne Jens Andersen af Toggerboe tilstår at have solgt og afhændet ligesom jeg hermed skøder og overdrager til Niels Pedersen den mig i følge skiøde af 31. december 1828, tinglæst 14. december 1829 tilhørende gård i bemeldte Toggerboe, Wistoft sogn, Mols herred, med bygninger og tilliggende hovedparcelejendom af hartkorn ager og eng 2 tdr. 6 skp. $\frac{1}{2}$ alb.

Da køberen bemeldte Niels Pedersen har betalt mig den mundtlig akkorderede købesum 400 rbd. sedler, skriver fire hundrede rigsbankdaler sedler, så frasiger jeg herved mig og mine arvinger al ret og rettighed til fornævnte ejendom, som skal tilhøre køberen og hans arvinger med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed ieg har ejet samme, fri for hver mands retsmæssige påtale. Til bekræftelse med min underskrift i vitterlighedsvidners overværelse.

Ebeltoft den 15. april 1833.

Jens Andersen Thogerboe

med ført pen.

Til vitterlighed:

Gårdmand Jens Stubbe. Kristen Simonsen Esbye."

Samme dag afstod Niels Pedersen Udengaard til en Kristen Rasmussen og dennes arvinger et sted i Toggerbo med hartkorn i alt 1 td. 6 skp. $\frac{1}{2}$ alb. Købesummen androg 500 rbd. sedler.

Niels Pedersen Udengaard afstod den 17. februar 1846 en del af sin ejendom til sønnen Peder Nielsen. Skødet har følgende ordlyd:

"Underskrevne selvejergårdmand Niels Pedersen i Toggerboe bye, Wistoft sogn, tilstår og herved vitterliggør uden foregående købekontrakt at have solgt og afhændet og at jeg herved skøder og aldeles overdrager til min søn Peder Nielsen parcel matr. nr. 7 C af min i følge skiøde af 15. april, tinglæst 29. apr. 1833 ejende gård i Toggerboe, hvilken parcel 1 td. 2 alb. og gammel skat 8 rdlr. 31 skill., jeg ved bevilling af mandatum af 27. december 1845 og det kongelige rentekammers skrivelse af 17. januar d.å. er tilladt at afhænde således, at den forsynes med bygning inden 2 års forløb. Da nu køberen har gjort mig fyldestgørende rigtighed for den betingede købesumma 300 rdlr., skriver tre hundrede rigsbankdaler sølv, og har overtaget at tilsvare og udrede alle på denne parcel hvilende skatter, afgifter og byrder, hvoriblandt også for hæftelsen til National banken og renter derfor, såvidt den ikke måtte være berigtiget ved indbetaling, alt uden videre ansvar for mig; så kiender jeg for mig og mine arvinger ingen videre lod, deel eller ret at have i eller til bemeldte parcel matr. nr. 7 C, men erklærer, at han og hermed overleverede bygninger skal tilhøre min søn Peder Nielsen som en retmæssig og betalt eiendom, hvilken med de samme rettigheder og forpligtelser som jeg selv har i den, skal af mig og arvinger hjemles efter loven.

Dette til bekræftelse udsteder jeg dette skiøde i overværelse af undertegende 2de vidner, og næst amtets approbation må blive antaget til tinglæsning og protokolleres uden mig at varsle.

Toggerboe den 17. februar 1846.

Niels Pedersen."

Mette Kirstine Jensdatter døde som nævnt 1826, og Niels Pedersen Udengaard giftede sig derefter med Ane Marie Nielsdatter.

Skiftet efter Mette Kirstine Jensdatter blev afholdt den 9. maj 1826 af fuldmægtig C. Seidelin, der mødte på herredsfoged Stockfleths vegne sammen med vidnerne Søren Laursen og husmand Søren Poulsen af Toggerbo, der mødte hos Niels Pedersen Udengaard i Toggerbo for at foretage registrering og vurdering efter hans afdøde hustru Mette Kirstine Jensdatter til efterfølgende skifte og deling imellem enkeemanden og deres fællesavlede børn, som var:

Dorthe Nielsdatter,
Peder Nielsen,
Karen Nielsdatter,
Niels Nielsen og
Mette Nielsdatter.

Der blev foretaget registrering og vurdering af boets ejendele, hvoraf kan nævnes:

	rdlr.	mk.	skill.
1 fyrrebord og 2 bænke		3	1
1 fyrrehængeskab	1	4	
1 mindre do.		3	
2 grønstribe kjoler	1	2	8
1 sort kåbe	1		
1 hvidt forklæde		1	8
1 fyrrehængeskab, gammelt		2	
1 jern-bilæggerovn	5		
2 sengesteder med omhæng	1	1	
1 overdyne	1		
1 par blågarns lagner		5	
1 rødtribet olmerdugs dyne	1	2	
1 par blågarns lagner		4	
1 blåtribet bolsters dyne	2	2	
1 ildtang		1	
1 gl. messingkedel		1	8
1 kerne		1	4
1 brystdug		1	8
1½ td. grubekedel	5		

	rdlr.	mk.	skill.
1 høele		1	
1 bryggerkar		1	8
1 øltønde		3	
3 sække		5	
1 gl. standtønde			8
2 gl. sække			4
1 fork		1	
1 rive m.m.			6
1 hest 15 år	6		
1 sort do. 24 år	5		
1 rødbrøget ko 3 år	5		
1 sortbrøget do. 9 år	7		
6 får og 4 lam	8		
1 hakkelseskiste med kniv		3	
1 jernbeslagen vogn med tilbehør	14		
1 plov med behør	1	2	
1 stige		1	
1 sold		1	4
Ejendommen med avl og afgrøde samt bygninger vurderedes til	100		

Skifteforretningen blev fortsat den 13. maj 1826, og her opføres boets indtægt i henhold til den afholdte skifteforretning til

	184	3	6
--	-----	---	---

Hertil kom en arvepart på

562	3	
-----	---	--

som den afdøde havde fået efter Niels Schiellerup i København.

Den samlede værdi af boet blev herefter 747 rdlr. 6 skill., medens udgifterne opgjordes til 70 rdlr. 3 mk. 5 skill.

Heraf fik enkemanden tillagt halvdelen, medens hver af sønnerne fik 96 rdlr. 15 $\frac{3}{7}$ skill. og hver af døtrene 48 rdlr. 7 $\frac{5}{7}$ skill.

Ved skøde af 22. juni 1852 afstod Niels Pedersen Udengaards enke Ane Marie Nielsdatter ejendommen i Toggerbo til Jens Pedersen Feldballe. Af skødet fremgår det, at bygningerne bestod af 6 fag stuehus, 7 fag staldhus og 5 fag ladehus. Hartkornet var 1 td. 2 alb. og gammel skat 8 rdlr.

31 skill. med andel i fællesjorden matr. nr. 38 under Agri sogn.

Foruden købesummen betingede Ane Marie Nielsdatter at køberen og efterkommende ejere skulle fodre og græsse for hende så længe hun levede 1 får med yngel, ligesom hun skulle have byggeplads på gårdens grund til 4 fag hus i 50 år. Endvidere skulle hendes søn Peder Nielsen årligt have lov til at bjærge et læs gjærdsel, og han skulle have lov til at forblive ved sin nuværende bopæl i Toggerbo. Købesummen for ejendommen var 790 rdlr.

Ane 14 CHRISTEN ANDERSEN (BØDKER)
er født 1790 i Voer sogn, og han døde den 12. februar 1861 i Ålsrode, Ålsø sogn, og blev begravet den 18. februar.

Han blev fremstillet i Voer kirke efter hjemmedåb den 31. januar 1790. Gudmor var Søren Tækkers kone af Bode, og faddere var Jacob Andersens kone samt præstens kone og kusk Christen Jensen samt Jens Toft og Søren Skrædder af Voel.

Christen Andersen (Bødker) blev gift den 9. oktober 1824 i Voer kirke med

Ane 15 JOHANNE MADSDATTER

Forlovere ved brylluppet var husmand Rasmus Thomsen og indsidder Søren Andersen i Voer.

Johanne Madsdatter er født 1797 i Dalbyover, og hun døde den 4. juni 1869 i Ålsrode og blev begravet den 8. juni.

Om hendes dåb fortæller kirkebogen:

"Den 20de februar (1797) Mads Lassen fra Tørslev og Ane Marie Pedersdatters uægte datter nom: Johanne. Barnet blev fød samme dag. Fastelavnssøndag blev barnet christnet og båren af Else Lasdatter fra Tørslev i følge med Rasmus Nielsens kone fra Dalbyneder. Mads faddere vare Christen Dorgen, Jens Thomsen og Christen Bukke.

Christen Andersen (Bødker) nævnes i folketællingen 1850 som gårdmand og husfader i Ålsrode. Han siges da at være 61 år, og hans kone Johanne Madsdatter var 54 år gammel. Ægteparret havde 3 børn:

Anders Christensen, 25 år, ugift, fraværende, indkaldt til krigstjeneste, Maren Christensdatter, 21 år, ugift, og Rasmus Christensen, 17 år, ugift.

Den 12. januar 1826 fik Christen Andersen (Bødker) adkomst på gård nr. 11 i Ålsrode. Fæstebrevet har følgende ordlyd:

"Christen Linde Steenberg, examinatus juris, forvalter ved Katholmgård og gods gjør vitterligt: at have stædt og fæstet, ligesom jeg hermed, i overensstemmelse med det kongelige rentekammers resolution af 12de august 1826, stæder og fæster til Christen Andersen (Bødker) af Stenalt gods, den den kongelige kasse tilhørende i Ålsrode bye under no. 11 beliggende og til Katholm gods henhørende gård, der står for hartkorn ager og eng 6 tdr. 3 skp. 3 fjdk. 1 14/17 alb., og har før været tilfæstet Jens Pedersen Skriver som blev udsat af sammes besiddelse.

Indbemeldte gård med al sin tilhørende og tiliggende må fornævnte Christen Andersen (Bødker) siin livstid og efter hans død hans enke, så længe hun i ugift stand forbliver, nyde, bruge og ifæste beholde, på efterfølgende vilkår:

1. Fra 1. juni d.å. og fremdeles årligen udreder fæsteren til rette forfaldstider alle kongelige skatter, afgifter og andre offentlige byrder, som nu ere eller herefter vorde påbuden, af hvad navn nævnes kan, en specie brandkontingenten af gårdens forsikringssumma, uden at erholde den med frd. af 15. april 1818 § 5 fastsatte godtgørelse i dens hartkorn.

2. Fæsteren betaler og leverer til hvert års Mortensdag den i jordebogen for dend gård anførte landgilde, nemlig 1 rdlr. 3 mk. sølv, 2 tdr. rug, 2 tdr. byg, 2 tdr. havre samt 1 gås og 2 snese æg, alt forsvarligen og kornet med det med frd. 10. januar 1698 § 9 anordnede -- mål.

3. Gårdens bygninger, besætning og inventarium m.m., der efter den herved hæftede, under næstkommende år den 25. september afhjemlede synsforretning, på loulig måde er fæsteren overleveret i forsvarlig stand uden mangler, forpligter han sig til siden at holde i ligeså god stand, dersom ved fratrædelse, eller, efter hans død, samt stervboe, vil komme til at give godsejeren erstatning for de mangler, som der måtte befindes.
4. Efter lovlig tilsigelse og på omgang med godsets øvrige hoverigørende bønder, forretter fæsteren hoveri til Katholm hovedgård, i overensstemmelse med hoveriforeningen af 24de marti 1792, hvoraf en verificeret extract bliver fæstebrevet vedhæftet.
5. Gårdens jorder skal fæsteren dyrke og drive på lovlig måde, og intet deraf til upligt bruge eller bruge lade, samt i øvrigt underkaster sig sådan plan, som godsejeren tillader og hensigtsmæssigen drive, i sin tid måtte finde for godt at forelægge ham.
6. Den de ældre fæstere af Ålsrode bye tilståede fællesgræsning i Ålsrode, fælleskjæret og heden, bliver nærværende fæster aldeles udvedkommende hvormed han da fritages for at bidrage til skatternes udredelse af skovskyldshartkornet.
7. Fæsteren må ikke tage indsiddere til huse hos sig, medmindre han dertil indhenter godsejerens samtykke, og i det hele vogter han sig for lignende overtrædelser.
8. I øvrigt retter fæsteren sig efter Hans kongelige majestæts allernådigste lov og anordninger samt viser sig herskabets eller dettes fuldmægtig tilbørlig hørighed og lydighed, alt under sit fæstes fortabelse og lovlig straf.
9. For indfæstning er fæsteren fritaget, hvorimod han forpligtes til at udrede alle i anledning af fæstebrevets udstedelse og tinglæsning samt synsforretningens lovlige medgåede bekostninger.

I overensstemmelse med frdn. 25. juli 1810 § 13 attesteres, at gården har det samme hartkorn og tilliggende som i sidste fæsters besiddelsestid.

Således udstedes dette fæstebrev under min hånd
og segl.

Katholm den 5te decbr. 1826.
Steenberg (L.S.)."

Ane 16 JØRGEN RASMUSSEN BOESEN

er født 1759 i Thorsager sogn, og han døde samme sted den 14. februar 1819 og blev begravet den 20. februar.

Han blev døbt den 20. maj 1759, og faddere ved dåben var Boe Nielsen, Anders Poulsen, Rasmus Kær og Peder Frandsens hustru.

Jørgen Rasmussen Boesen var gift med

Ane 17 ANNE SØRENSDATTER

der døde 1813 i Thorsager og blev begravet den 11. februar, 53 år gammel.

Jørgen Rasmussen Boesen fik den 4. april 1790 af Fridericha Juliane Christiane, grevinde af Reventlow og ejer af Kalø gods, udstedt fæstebrev på den gård i Thorsager sogn, som Mogens Olesen sidst beboede men frasagde sig. Gården stod for hartkorn ager og eng 5 tdr. 7 skp. 4/7 alb. og skovskyld 2 skp. 2 fjdk.

Den 24. marts 1813 blev der af skifteforvalteren på Kalø gods afholdt skifte efter afgangne Anne Sørensdatter, udflyttergårdmand Jørgen Boesens kone i Thorsager. Foruden enkemanden efterlod den afdøde sig deres sammenavlede børn:

Rasmus, 18 år,
Anne Margrethe, 23 år,
Mette Marie, 21 år, og
Dorthe, 15½ år gammel.

Alle arvingerne var til stede ved skifteforretningen, og det oplyses, at de alle var tjenende i gården.

Til stede var endvidere den afdødes stedfader, der mødte som børnenes værge.

Boet var efter den tids forhold ret almindeligt. Af værdierne kan bl.a. nævnes en jern-vindovn med tud, vurderet til 33 rdlr., og et klokkeværk til 3 rdlr.

Indboet bestod af ca. 150 genstande, der alle værdiansattes, og besætningen bestod af 5 køer, 2 kvier, 1 tyr, 5 kalve, 12 får, 1 vædder og 2 svin. Der oplyses intet om heste.

Boets samlede udgift androg 182 rdlr., hvoraf de 50 rdlr. var hvad enkemanden forlangte sig godtgjort til sine egne begravelsesomkostninger.

Rasmus Jørgensen anmeldte at have til gode hos sin fader "lånte og forstragte" penge af hans løn 125 rdlr.

Efter fradrag af udgiften blev boets indtægt ansat til 532 rdlr. 5 mk. 4 skill., som efter fradrag af skifteomkostninger og arveafgift reduceredes til 153 rdlr. 5 mk. 7½ skill., hvoraf sønnen fik tillagt 101 rdlr. 3 mk. 6 skill., mens hver af de 3 døtre fik 50 rdlr. 4 mk. 11 skill.

Enkemanden erklærede, at han ikke evnede at udbetale børnene deres arv, og sønnen erklærede, at han indtil videre ville lade sin arv blive indestående hos faderen.

Døtrene havde i stedet for løn fået hver en egedragkiste, og enkemanden tilbød at dele imellem dem deres salige moders linned og gangklæder, ligesom han ville give dem to kister, en seng og noget sengetøj til en værdi af 58 rdlr. Desuden lovede han at give hver en hest, en ko og to får "når de bliver gift og kommer til brød og bierring."

Ane 18 RASMUS HANSEN BRUN

er født 1753 og formodentligt i Ålsrode i Ålsø sogn som søn af den Hans Rasmussen, som den 20. december 1745 blev trolovet til Anne Christensdatter af Ålsrode. Hans dåb og vielse er forgæves søgt i Ålsø og omliggende sognes kirkebøger.

Rasmus Hansen Brun var gift med

Ane 19 ANNE KIRSTINE JENSDATTER

der ikke nævnes i de bevarede arkivalier.

Man kender ægteparret fra folketællingen 1787, hvor han opføres som bonde og gårdbeboer i Ålsø by. Rasmus Hansen og Anne Kirstine Jensdatter havde da 2 børn:

Hans Rasmussen, 9 år, og
Maren Rasmusdatter, 6 år.

De havde desuden en tjenestekarl, som var 24
år.

Ane 20 JOCHUM NIELSEN

er i følge aldersangivelsen ved folketællingen 1787 født
1728.

Han blev gift første gang den 14. november 1753
i Ålsø med Dorthe Jensdatter af Ålsrode, som han var blevet
trolovet til den 17. oktober samme år.

Der er en lakune i kirkebogen 1759-1763, i
hvilket tidsrum Dorthe Jensdatter må være død. Ægteparret
ses at have fået børn døbt i 1750erne.

Jochum Nielsens anden hustru

Ane 21 ANNE CATHRINE NIELSDATTER (HIORT)

er født 1739 i Ålsø.

Hun blev døbt den 27. september 1739, båret
til dåben af Ras Houmands kone i Ålsø, og faddere var Ras
Balle Møller, Ras Hiort, Christen Biærre, Else Rasmusdat-
ter og Maren Jensdatter.

I folketællingen 1787 opføres Jochum Nielsen
som værende 59 år gammel. Han angives at være husmand og
murmester. Ægteparret havde 2 hjemmевærende børn:

Hans, 10 år, og

Karen, 7 år.

Sønnen Peder siges da at være 20 år gammel.
Han var tjenestekarl hos gårdmand Anders Pedersen.

Ane 22 MADS SØRENSEN

er i følge aldersangivelsen ved folketællingen 1787 født
1737. Hans fødsel og død er forgæves søgt i Ålsø og omlig-
gende sognes kirkebøger.

Den 1. november 1775 blev Mads Sørensen efter

forudgående trolovelse viet i Hyllested kirke til

Ane 23 ANNE JENSDATTER

hvis forhold er ukendte. Hun er i følge folketællingen født 1749.

I nævnte folketælling siges Mads Sørensen at være bonde og gårdbeboer. Ægteparret havde børnene:

Niels, 9 år,
Jens, 4 år,
Else, 10 år,
Maren, 5 år, og
Karen, 1 år gammel.

Ane 24 PEDER LAURSEN

der nævnes med tilnavnene Skiærp og Udengaard, er født 1743 i Knebel, og han døde den 2. oktober 1824 i Knebel by og sogn og begravedes den 8. oktober.

Han blev døbt den 1. december 1743 i Knebel kirke, og faddere ved dåben var Peder Kristensen, Niels Steensen, Anne Pedersdatter og Anne Jensdatter.

Peder Laursen blev gift den 8. marts 1776 i Knebel kirke med

Ane 25 METTE NIELSDATTER

som han var blevet troløvet til den 16. juli 1775. Forlovere var Peder Nielsen og Niels Andersen Smed af Knebel.

Mette Nielsdatter er født 1745, og hun døde den 22. juni 1815 i Knebel. Hun var da aftægtskone.

Peder Laursen opføres i folketællingen 1787 som bonde og gårdbeboer i Knebel by og sogn. Hans kone Mette Nielsdatter siges at være 42 år gammel, og begge var i første ægteskab. Ægteparret havde børnene:

Niels, 7 år,
Peder, 5 år, og
Søren, 2 år gammel.

Der var en tjenestekarl samt en tjenestepige i gården.

Ane 26 JENS OLUFSSØN GREVE
er født 1741 i Begtrup, Vistoft sogn, og han døde 1805 samme sted. Kirkebogen fortæller, at han den 21. juni druknede sig i en kiæld (brønd). Begravelsen fandt sted den 26. juni 1805.

Jens Olufssøn Greve blev døbt den 13. marts 1741; Anne Madsdatter var gudmor, og faddere var væver Jens Jensen, Laurits Jensen og Jens Jensen junior samt Kirsten Jensdatter og Maren Laursdatter, alle af Begtrup.

Den 19. september 1779 blev Jens Olufssøn Greve trolovet og den 28. april 1780 viet til

Ane 27 ANNE SØRENSDATTER
Hun er født 1752 i Strands, Vistoft sogn, og hun døde den 14. december 1802 i Begtrup og blev begravet den 20. december.

Hun blev døbt den 18. juni 1752. Gudmor var Peder Mortens hustru, og faddere var korporal Berg, Niels Madsen, Søren Jensen, Kiersten Jensdatter og Maren Jensdatter.

Jens Olufssøn Greve opgives i folketællingen 1787 at være bonde og gårdbeboer i Begtrup by i Vistoft sogn.

Ane 28 ANDERS RASMUSSEN (BØDKER)
er født 1749 i Voer sogn, og han døde samme sted 1804 og blev begravet fastelavns søndag.

Han blev døbt den 10. august 1749, båret til dåben af Jens Andersens hustru, og faddere var Søren Hendrichsen, Rasmus Christensen, Christen Jensen, Jens Molsigs hustru, Ane Erichsdatter og Jens Gregersen Smeds hustru.

Anders Rasmussen (Bødker) blev den 5. oktober 1771 trolovet til pigen Kirsten Jensdatter, og vielsen fandt

sted den 16. november 1771 i Ørsted kirke.

Kirsten Jensdatter døde 1783 i Voer og begravedes den 9. marts, 40 år gammel. Derefter giftede Anders Rasmussen (Bødker) sig anden gang med

Ane 29 MAREN JACOBSDATTER

Hun er født 1755 i Ørsted sogn, og hun døde den 25. juni 1821 i Voer sogn og begravedes den 29. juni.

Hun blev døbt den 14. december 1755, båret til dåben af Niels And. Glavinds hustru, og faddere var Niels Christensen Lindgaard af Ørsted, Søren And. Lassen og broder Anders af Borde, Kirsten, Karen Pedersdatter samt Peder And. Sallings hustru af Ørsted.

Den 8. februar 1804 blev der afholdt skifte efter husfæster Anders Rasmussen (Bødker) i Voer. Chr. Møller mødte på forvalter Nellesmanns vegne, og desuden var der til stede 2 vitterligheds mænd. Den afdøde efterlod sig enken Maren Jacobsdatter, der mødte med lavværge Niels Hartvig, og på børnenes vegne var som født værge til stede Jens Christensen af Voer.

Enken oplyste, at der i Anders Rasmussen (Bødker)s første ægteskab med Kirsten Jensdatter var børnene:

Sønnen, Rasmus, 26 år, tjenende i Ingerslev,
datteren, Mette, 32 år, tjenende i Tørslev,
datteren, Mette Marie, 30 år, gift med husmand Niels Skomager i Hevring og datteren Anne, 22 år, tjenende i Randers.

I andet ægteskab var der 3 sønner og 2 døtre:

Christen, 13 år,

Jens, 10 år,

Søren, 8 år,

Anne Kierstine, 20 år, og

Kiersten, 18 år, tjenende i København.

Boets forskellige ejendele blev opnoteret, og det blev pålagt enken at være ansvarlig for de registre-

rede ting. Derefter sluttedes skiftet, som imidlertid blev genoptaget den 8. marts samme år.

Ved den lejlighed blev der foretaget såvel registrering som vurdering af boets ejendele:

	rdlr.	mk.	skill.
1 fyrrebord på fod		2	
2 fyrrebænke		1	
2 hylder			8
1 lidet hængeskab			4
1 stort do.		2	
1 alkoveseng med blå og hvid hæng (omhæng)	1		
derudi 1 blåstribet olmerdugs underdyne	1	2	
1 hvid do. vadmels underdyne	1		
2 rødtribede olmerdugs hovedpuder		3	
1 blågarns lagen		1	
1 do. alkoveseng med omhæng	1		
derudi 1 blåstribet olmerdugs overdyne	1		
1 gl. pude			8
1 bolsters hovedpude			8
1 blågarns lagen			12
2 skillerier			2
2 små flasker			4
1 lidet spejl			1
2 store stenkrus			1
1 hvid vadmels trøje		3	
1 kartuns do.		1	8
1 par gl. bukser			8
1 hvid hue			4
3 blågarns skjorter		1	8
1 par uldstrømper			2
1 gl. hat			2
1 par gl. handsker og 1 hue			1
1 balje			8
1 halv tønde		1	
1 sold			4
1 bagetrug			8

	rdlr.	mk.	skill.
1 kobber $\frac{1}{2}$ fjerdingskedel, gammel	1		
1 ildklemme			2
1 egestol			1
1 do. bæk			1
1 tønde			4
1 loftstige			4
3 grise	2		

Da ingen af de tilstedeværende vidste videre, som skulle føres boet til indtægt, blev den samlede værdi af boet opgjort til 13 rdlr. 4 mk. 14 skill.

Derefter følger en opgørelse over boets udgifter, som kom op på i alt 26 rdlr. 5 mk. Blandt udgifterne nævnes bekostningen ved den salige mands begravelse, som løb op på 10 rdlr.

Ane 30 MADS LASSEN
er født 1771 i Øster Tørslev sogn, og han blev døbt den 17. februar samme år. Faddere ved dåben var Peder Madsøns datter Apolone af Blenstrup, Peder Thygesøns kone, Anders Thygesøn, Niels Thygesøn og Anders Willumsen.

Mads Lassen blev 1797 af

Ane 31 ANNE MARIE PEDERSDATTER
udlagt som barnefader til ane 15 Johanne Madsdatter.

Anne Marie Pedersdatter er født 1774 i Dalby. Hendes dåb findes indført i Dalbyneder-Råby og Sødring kirkebog 1774. Dåben fandt sted den 18. september; gudmor var Søren Thomsens kone i Tørring, med fulgte Josephs kone i Dalby, og faddere var Niels Rasmussen, Søren Rasmussen og Rasmus Rasmussen. Kirkebogen oplyser, at det var 3 brødre, som stod faddere.

Ane 32 RASMUS BOESEN

er født 1733 i Thorsager sogn, og han døde samme sted 1776 og blev begravet den 10. november.

Han blev døbt den 3. maj 1733 i Thorsager kirke, båret til dåben af Maren Michelsdatter, og faddere var Knud Boesen, Søren Nielsen og Maren Sørensdatter.

Rasmus Boesen blev efter forudgående trolovelse gift den 10. april 1759 i Thorsager kirke med

Ane 33 ANNA MARGRETHE POVELSDATTER

Hun blev døbt den 6. marts 1740, båret til dåben af Margrete Mortensdatter, og faddere var Mads Hansen, Hans Enevoldsen, Jep Larsen og Ane Rasmusdatter.

Efter Rasmus Boesens død giftede Anna Margrethe Povelsdatter sig anden gang den 3. juli 1777 med Kasper Olsen.

Rasmus Boesen fik den 6. maj 1762 af de højgrevelige Reventlowske arvinger, ejer af Kalø gods, udstedt fæstebrev på den gård i Thorsager, som Jørgen Holst frarømt og efterlod i meget slette omstændigheder.

Den 27. november 1776 blev der af skifteforvalteren til Kalø gods afholdt skifte efter Rasmus Boesen i Thorsager, hvis arvinger foruden enken Anna Povelsdatter var deres børn:

Jørgen, 17 år,
Poul, 12 år,
Boe, 9 år,
Kiersten, 5 år, og
Anne, 20 uger gammel.

Enkens lavværge var Søren Rasmussen af Thorsager, og som formynder for børnene blev antaget enkens 2 brødre Anders Poulsen og Søren Poulsen af Thorsager.

Bohavet var efter datidens forhold ret omfattende og bestod af ca. 100 forskellige genstande. Besætningen på gården var 8 heste, 3 køer, 2 kvier, 1 stud, 5 får, 1 so og 3 årings polte.

Værdien af boet opgjordes til 128 rdlr. 3 mk., men udgiften var på 167 rdlr. 5 skill. Udgiftsposten bestod hovedsagelig af husbondens fordringer i besætningen, ligesom der var en del brøstfæld på bygningerne. Brøstfæld er den skade, der i tidens løb er opstået på bygningerne, og som skal udbedres for at disse kan blive i samme stand, som da de i sin tid blev overleveret fæsteren.

Ved folketællingen 1787 nævnes som fæster i gården Anna Margrethe Povelstdatters anden mand Kasper Olsen, der da siges at være 60 år gammel. Der var da 3 hjemmeværende børn af første ægteskab:

Poul, 21 år,
Kirsten, 14 år, og
Anne, 8 år gammel.

Ane 48 LAURITS SKIÆRP
der boede i Vrinneres i Rolsø sogn, er formodentlig identisk med den Lauritz Skiærp, der nævnes med tilnavnet Den Gamle, og som døde hos en halvbroder i Vrinneres og blev begravet onsdag den 17. november 1751.

Imidlertid optræder der flere personer med fornavnet Laurits; således begravedes 1779 Laurits Pedersen af Vrinneres, "som ellers var kommen syg fra Deiret bye i Tved sogn ætat. (alder) 56 år." I 1758 begravedes en Lauritz Rasmussen af Vrinneres, der siges at være 55 år gammel, og i 1755 begravedes en Laurits Pedersen af Vrinneres, 75 år gammel.

Navnet på Laurits Skiærps kone kendes ikke, men hun kan være identisk med den Laurits Pedersens hustru af Vrinneres, som blev begravet 1747.

Ane 50 NIELS ANDERSEN
der var gårdmand og smed i Knebel sogn og by, er født 1726. Han var gift med

Ane 51 DORTHE SØRENSDATTER
der er født 1729.

Ane 52 OLUF JENSEN GREVE
er født 1718 i Vistoft sogn, og han døde samme sted 1773 og
blev begravet den 20. maj.

Han blev døbt den 21. juni 1718, båret til
dåben af Kirsten Skrædder, og faddere var Karen Hougaard,
Karen Michelsen, Anna Hindkiers, Jens Jensøn og Rasmus Lar-
sen.

Oluf Jensen Greve, der var gårdfæster i Begtrup,
Vistoft sogn, var gift med

Ane 53 METTE MADSDATTER
Hun var født 1718 i Vistoft sogn, og hun døde
1780 samme sted og blev begravet den 18. oktober.

Hun blev døbt den 29. maj 1718 i Vistoft,
båret til dåben af Mette Tyriss af Skellerup, og faddere var
degnekonen Dorethe Andersdatter, Mette Margrethe Aagaard, An-
ders Lovis, Jens Olufsen og Lars Søegaard.

Ane 54 SØREN JENSEN TORUP
er født 1713, og han døde den 4. september 1797 i Strands,
Vistoft sogn, og blev begravet den 8. september.

Han blev gift den 26. oktober 1744 i Vistoft
kirke med

Ane 55 ANNE MADSDATTER
som han var blevet trolovet til den 14. august samme år.

Anne Madsdatter er født 1720, idet hun ved
sin død den 17. januar 1804 angives at være 84 år gammel.
Hun blev begravet den 22. januar.

Vistoft kirkebog indeholder ingen dåbsind-
førsel for Søren Jensen Torup og heller ikke for Anne Mads-

datter.

Ane 56 RASMUS ANDERSEN BØDKER
er født 1720, og han døde 1780 i Voer sogn og blev begravet den 10. december. Han opgives da at være 60 år gammel, men i tidsrummet 1710-1720 ses han ikke indført som døbt, men derimod får en Anders Bødker børn døbt i dette tidsrum.

Rasmus Andersen Bødker blev gift fredag den 29. juni 1741 i Holbæk med

Ane 57 METTE JENSDATTER
Kirkebogen oplyser, at ægteparret bosatte sig i Voer.

Mette Jensdatter er formodentlig født i Holbæk, hvor kirkebogen først begynder 1731.

Rasmus Andersen Bødker fik den 16. januar 1744 af Sophie Seefeldt, afgangne hr. etatsråd Axel Billes til Stenalt og Holbækgård udstedt fæstebrev på den gård i Voer, som Jens Jørgensen sidst påboede og fradøde. Gården stod for hartkorn 6 tdr. 2 skp. 41/49 alb. Denne gård måtte Rasmus Andersen Bødker sin livstid bruge og beholde med al den rettighed, som dertil havde ligget af alders tid. Han forpligtede sig til årligt at svare landgilde efter jordebogen og dyrke og drive jorden forsvarligt, og i øvrigt skulle han forholde sig efter Hans kongelige majestæts lov og anordninger samt være herskabet eller dets fuldmægtig hørig og lydige alt under fæstets fortabelse.

Ane 58 JACOB ANDERSEN GLAVIND
er født 1716 i Ørsted sogn, og han døde 1772 samme sted og blev begravet den 19. januar.

Han blev døbt den 9. februar 1716, båret til dåben af Anne Mortensdatter i Paradis, og faddere var Rasmus Bredkilde, Rasmus Madsen, Jørgen Brunds hustru og Margrethe Stegers, alle af Ørsted.

Jacob Andersen Glavind blev den 13. juni 1754 trolovet og senere gift med

Ane 59 ANNE ANDERSDATTER

Hun er født 1731 i Ørsted, og hun levede endnu 1772. Hendes død ses ikke indført i kirkebogen i tidsrummer 1772-1808, men hun nævnes ikke ved folketællingen 1787.

Hendes dåb fandt sted den 25. marts 1731, og gudmor var Knud Laursøns hustru af Vivild. De øvrige faddere nævnes ikke.

Den 1. maj 1754 fik Jacob Andersen Glavind fæstebrev på en gård i Ørsted med 1 td. 2 skp. 1 fjdk. 1 3/4 alb. Gården hørte under Hevringholm.

Den 30. januar 1772 blev der afholdt skifte i boet efter afdøde gårdfæster Jacob Andersen Glavind.

Gårdens besætning bestod af 1 gul hoppe 4 år 5 rdlr. 2 mk., 1 brun hest 7 år 4 rdlr., 1 grå hest 9 år 4 rdlr., 1 gl. brun hoppe 4 mk., 8 får 8 rdlr., 1 soesvin 4 mk., 2 gæs og 1 gase 1 rdlr.

Efter foretagen registrering og vurdering af boets værdier opgjordes værdien af dette til 70 rdlr. 5 mk. 12 skill., men da gæld og udgifter beløb sig til 86 rdlr. 5 mk., blev der intet at arve.

Ane 60 LARS SMED

er født 1717, idet han ved sin begravelse den 1. april 1787 i Øster Tørslev angives at være 70 år gammel. Kirkebogen begynder først 1721.

Navnet på Lars Smeds første kone kendes ikke, men det ses at hun døde i april 1764, hvorefter Lars Smed den 6. juli samme år blev gift med

Ane 61 JOHANNE THYGESDATTER

der er født omkring 1742 i Øster Tørslev. Hun døde den 26. november 1817 i Øster Tørslev og begravedes den 30. november.

Hun var da aftægtskone hos sin søn.

Johanne Thygesdatter nævnes ved folketællingen 1787 og boede da hos sønnen Mads Larsen. Sammen med hende boede sønnen Thyge, der var 22 år. Han angives at være national soldat og smed. Desuden nævnes sønnen Jens, der var 9 år, Else, 14 år, og Kiersten Larsdatter, 12 år gammel.

Ane 62 PEDER RASMUSSEN
der også kaldes Peder Sommer, er født 1747. Han var gift med

Ane 63 KAREN JENSDATTER
der er født 1737.

Peder Sommer nævnes i folketællingen 1787 som beboer af gård nr. 9 i Dalbyneder.

Ægteparret er formodentlig fraflyttet sognet, idet deres død forgæves er søgt indført i kirkebogen fra 1787 til 1835.

Ane 64 BO NIELSEN

er født 1702 i Thorsager sogn, og han døde 1773 samme sted som almisselem og blev begravet den 28. marts.

Hans dåb fandt sted dom. septuagesima den 12. februar 1702, og faddere ved dåben var Anne Marie Adriansdatter, Søfren Boesen og Karen Boesdatter.

Bo Nielsen blev gift første gang den 9. juli 1730 med

Ane 65 ANNA RASMUSDATTER

som han var blevet trolovet til den 9. juli samme år.

Anna Rasmusdatter er født 1702 i Thorsager, og hun døde samme sted 1741 og blev begravet den 20. august.

Hun blev døbt den 9. juli 1702, og faddere ved dåben var Kirsten Andersdatter, Anders Murmand, Tyge Jørgensen, Christen Jensen og Birgitte Jacobsdatter.

Bo Nielsen blev gift anden gang den 13. november 1742 i Thorsager kirke med Karen Sørensdatter, som han var blevet trolovet til den 14. juni samme år.

Den 22. april 1729 fik Bo Nielsen udstedt fæstebrev fra Kalø gods på en ejendom kaldet Bundgården i Thorsager sogn, som Mads Ryegaard "sidst beboede og formedelst skrøbelighed og armod ey længere kunne besidde". Gården stod for hartkorn 5 tdr. 1 skp. 2 fjdk. 1 alb.

Ane 66 POUL SØRENSEN SMED

er født 1696 i Thorsager sogn, og han døde samme sted 1741 og blev begravet den 31. maj.

Han blev døbt den 22. marts 1696, og faddere ved dåben var Frands Movridsens kones moder, Jørgen Povelsen, Hans Bødker, Niels Agri og dennes søn, Jørgen Povelsens hustru, Mads Moese, Jens Rasmussen i Rostved, Rasmus Madsen, Niels Handskemager og unge Ras Pallisens hustru.

Poul Sørensen Smed blev gift den 1. oktober 1719 i Thorsager med

Ane 67 MAREN MADSDATTER

som han var blevet trolovet til den 10. april 1719.

Maren Madsdatter er født 1701 i Thorsager sogn, og hun blev døbt den 16. januar samme år i kirken. Faddere var Jens Stubs hustru, Christen Alberts, Povel Albrech, Søfren Gryndemand og Jørgen Holstes.

Maren Madsdatter giftede sig efter Poul Sørensen Smeds død den 19. november 1741 med Lars Sørensen, som hun var blevet trolovet til den 13. august samme år.

Den 11. august 1741 blev der af skifteforvalteren på Kalø gods afholdt skifte efter Poul Sørensen Smed i Thorsager. Han efterlod sig enken Maren Madsdatter og børnene:

Søren, 21 år,

Maren, 10 år,

Karen, 10 år, og

Anna Margrethe, 1½ år gammel.

Ved skiftet optrådte enkens tilkommende mand Lars Sørensen, og på børnenes vegne mødte deres farbroder Iver Sørensen fra Mørup samt morfaderen Mads Gravesen i Rostved.

Man gennemgik derefter boets ejendele og noterede derefter en del smederedskaber. Besætningen bestod af 2 heste, 2 køer, 8 får, 1 vædder, 6 lam, 1 galt og 1 so. Der var desuden 4 bistader.

Enken angav, at der var 3 mænd, som skyldte penge til hendes salige mand, nemlig henholdsvis 2 rdlr. 4 mk., 1 rdlr. 2 mk. og 2 rdlr. 4 mk. "Noch endnu angav enken at haue leverit til hinders forlovede fæste mand, hvorved hand hauer indløst fripas 17 rdlr. 2 mk."

Værdien af boet opgjordes til i alt 145 rdlr. 4 mk. 10 skill., som efter fradrag af gæld samt skiftets omkostninger reduceredes til 127 rdlr. 3 mk. 6 skill. Enken fik tillagt halvdelen, og hver af sønnerne fik 25 rdlr. 3 mk. 1½ skill., mens de 3 døtre fik hver 12 rdlr. 4 mk. 8 3/5 skill.

Børnenes arveparter skulle blive indstående i boet under formyndernes opsyn indtil børnene opnåede deres myndige år.

Ane 104 JENS NIELSEN
der boede i Begtrup i Vistoft sogn, er født ca. 1688.

Ane 106 MATZ RASMUSSEN
der også kaldes Mads Rasmussen, nævnes med tilnavnet Smed og omtales som boende i Strads, Vistoft sogn.

Den 16. juni 1709 blev Matz Rasmussen gift første gang med Mette Olufsdatter, som han var blevet trolovet til den 9. december 1708. Hun døde allerede 1714 og blev begravet den 21. maj, 31 år gammel.

Matz Rasmussens anden vielse er ikke fundet indført i kirkebogen.

Ane 116 ANDERS NIELSEN GLAVIND
er født 1670, og han døde 1737 i Ørsted sogn og blev begravet den 1. december.

Han blev trolovet den 6. november 1701 i Ørsted og den 6. december samme år viet til

Ane 117 MAREN MORTENSDATTER
Kirkebogen oplyser, at hun var fra Ørsted, men herudover vides intet om hende.

Ane 118 ANDERS SØRENSEN LASSEN
der boede i Bode, Ørsted sogn, er født omkring 1690. Han blev den 27. november 1720 trolovet og senere viet til

Ane 119 METTE LAURSDATTER
der døde 1740 i Ørsted sogn. Om hendes begravelse fortæller kirkebogen:

"Den 22. july blev Mette Laursdatter, Anders Lassens huustrue af Boede udi barnsnød bortdød begravet gammel 44 år."

I august 1740 afholdtes der skifte efter Mette Laursdatter, der ved sin død efterlod sig enkemanden Anders Sørensen Lassen og børnene:

Tønnes, 18 år,
Laurs, 16 år,
Andreas, 14 år,
Jens, 6 år,
Birte, 11 år,
Anne (ane nr. 59).

Boets formue androg i alt 146 rdlr. 4 mk. 6 skill., men da gæld og udgifter kom op på 155 rdlr. 5 mk. 13 skill., kunne der intet blive at arve, men enkemanden fik boet overdraget, idet han forpligtedes til at være ansvarlig for alt den bortskyldige gæld samt for husenes brøstfæld efter sit fæstebrevindhold.

Ane 122

TYGGE HOLT

der boede i Øster Tørslev, er født omkring 1700. Hans hustru er måske identisk med den Else Thygges, som blev begravet den 13. marts 1770, 69 år gammel.

Ane 128 NIELS JØRGENSEN

der var gårdmand i Thorsager sogn. Han blev den 31. oktober 1700 trolovet til

Ane 129 MAREN BOESDATTER

som han var blevet trolovet til "mellem påskè oc pindsedag."

Ane 130 RASMUS JACOBSEN

der boede i Thorsager sogn, er født omkring 1670.

Ane 132 SØFREN SMID

der er født midt i 1600-tallet, blev den 8. juli 1688 gift med

Ane 133 N.N. SØFRENSDATTER

som han var blevet trolovet til den 6. maj 1688.

Ane 134 MADS GRAVESEN

er født 1661, idet han ved sin begravelse den 8. juni 1749 i Thorsager opgives at være 88 år gammel.

Mads Gravesen, der var bosat i Rostved, nævnes bl.a. som formynder for sine børnebørn ved skiftet efter svigersønnen 1741.

Ane 232 NIELS PEDERSEN GLAVIND

er født ca. 1640. Han optræder i matriklen 1688 som fæster af gård nr. 9 i Ørsted by. Gårdens gamle hartkorn var 8 tdr. 4 skp., mens det nye hartkorn ansattes til 10 tdr. 3 skp. 2 fjdk. 2½ alb. Som gårdens ejer opføres: Proprietarius: Hefring Holm.

Ane 234 MORTEN NIELSEN

er født 1630, og han døde 1708 og blev begravet den 24. oktober i Ørsted.

Han opføres i matriklen 1688 som fæster af gård nr. 22 i Ørsted. Gården kaldes "Paradies". Det gamle hartkorn var 10 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 1 alb., og nyt hartkorn var 10 tdr. 4 skp. 1 fjdk. $\frac{1}{2}$ alb. Gården hørte under Holbækgård.

Ane 236 SØREN ANDERSEN LASSEN
er født 1666, og han døde 1738 i Ørsted og blev begravet den 12. januar.

Ane 258 BO KNUDSØN
døde 1787 i Thorsager og blev begravet den 24. marts.

Ane 266 SØFREN SKOMAGER
nævnes ved datterens trolovelse og vielse 1688. Han er altså
født først i 1600-tallet.

Ane 472 ANDERS SØRENSEN LASSEN
er født 1611, idet han ved sin begravelse den 26. februar 1696
i Ørsted angives at være 85 år gammel. Han siges da at bo på
Bakken i Ørsted. Ved matrikuleringen 1688 nævnes han som be-
boer af gård nr. 10 i Ørsted, der stod for hartkorn 9 tdr.
1 fjdk. 1 alb. Gården havde tidligere stået for hartkorn 10 tdr.
4 skp. 2 fjdk. 2 alb.

EFTERKOMMERE
efter
RASMUS PETER ERIKSEN
og hustru
METTE KIRSTINE NIELSEN



II. Erika Agnes Jørgensen



III. Jens Anker Ericksen og hustru



III.A. Else Kirstine Ericksen og Robert A. Thompson
med børn



III.B. Doris Cecelia Ericksen og
Arthur Emil Petzke med børn



III.C. Elmer Anker Ericksen
med familie



III.D. Helene Emmy Ericksen og
Bernard Wasik med børn



III.E. Jens Preben Ericksen med familie



V. Niels Johannes Eriksen og hustru
med 40 børnebørn



V. Ungdomsbillede af Niels Johannes
Eriksen og hustru med datter Inga Marie



V. Niels Johannes Eriksens ejendom



V. Niels Johannes Eriksen
og hustru



V. Niels Johannes Eriksen og hustru
på guldbryllupsdagen



V.A. Inga og Eilif Heide Pedersen



V.A. Inga og Eilif Heide Pedersens
hus



V.A. Eilif Heide Pedersen - familie billede



**V.A.1. Anne Grethe Marie Pedersen
og Hans Ole Andersen med børn**



V.A.3. Edit og Gert Højen Hansen



**V.A.3. Edit og Gert Højen
Hansens børn**



V.A.4. Julie Elsinde Pedersen



V.A.5. Lis og Johannes Peder
Pedersen



V.A.6. Bodil og Kurt
Mathiasen



V.A.8. Knud-Erik Herluf
Pedersen



V.A.9. Kaj Thomas Pedersen



V.A.10. Ole Carl Chr.
Pedersen



V.B. Tove Kirstine R. Eriksen og
Otto Thomsens ejendom



V.B. Tove K.R. Eriksen og Otto
Thomsen med deres heste



**V.+V.B.3. Niels Johannes Eriksen
og hustru Julie samt
Julie K.M.M. Thomsen og
Johannes Thomsen**



**V.+V.B.+V.B.3.+ a.
Julie M. Christensen,
Tove K.R. Eriksen,
Julie K.M.M. Thomsen og
datteren Tina.**



**V.B. Tove Kirstine R. Eriksen og
Otto Thomsen med børn**



**V.B.3. Julie K.M.M. Thomsen og
Johannes Thomsen med Tina.**



**V.C. Tage Eigil Eriksen
med familie**



V.C. Tage Eigil Eriksens børn



V.D. Thomas Eriksen med familie



V.D. Thomas Eriksens forretning
efter udvidelse



V.D.1. Anita Eriksen



V.D.2. Dion Moberg Eriksen



V.E. Rasmus Peder Eriksen
med familie



V.E. "Dansebjerggård"



V.G. Astrid Johanne Eriksen og
Johannes Evald Lund



V.G. Astrid Johanne Eriksen og
Johannes Evald Lunds børn



V.H. Jenny Eriksen og Hans
Jørgen Sørensen



V.H. Jenny Eriksen og Hans
Jørgen Sørensen's børn



V.J. Knud Erling Eriksen



VII. Anna Johanne Eriksen

I. JULIE JOHANNE METTE ERIKSEN

er født den 29. december 1887 i Ålsrode, Ålsø sogn, og hun døde den 27. juni 1891 samme sted.

II. ERIKA AGNES ERIKSEN

er født den 9. juni 1889 i Ålsrode. Hun var gift med banearbejder Hans Peter Jørgensen. (Se supplement).

Bosat: Jægergade 11, København N.

III. JENS ANKER ERICKSEN

døbt Eriksen, er født den 2. marts 1891 i Ålsrode, Ålsø sogn. Han blev gift den 17. april 1923 i Racine med Emmy Jørgine Johanne Jørgensen, der er født den 10. oktober 1902 i Odense som datter af Preben Jørgensen og hustru Karen Cecelia.

Adresse: 1144 Howard Street, Racine,
Wisconsin 53404, USA.

Jens Anker Ericksen kom til Racine i april 1914 og arbejdede som traktorfører indtil april 1917, da han indkaldtes til militærtjeneste. Han var bl.a. tjenestegørende i Frankrig og hjemsendtes i marts 1919. Fra 1926 til 1958 arbejdede han ved Hamilton Beach Co., hvor han var formand. Han har i 30 år været medlem af bestyrelsen for det danske alderdomshjem og har i 51 år været medlem af "Danish Brotherhood".

Emmy Jørgine Johanne Jørgensen kom til Amerika i juli 1917 sammen med sin moder, to søstre og en broder. Hun har været aktiv i kvindeorganisationen i kirken og har ligeledes været medlem af "Dania Ladies", den danske hjælpeorganisation m.m. og har desuden deltaget i arbejdet på det danske alderdomshjem.

Ægteparret holder meget af at rejse og har flere gange besøgt Danmark.

I ægteskabet er børnene: III.A.-III.E.

III.A. ELSE KIRSTINE ERICKSEN

er født den 15. januar 1924 i Racine. Hun blev gift den 3. marts 1945 i Racine med Robert A. Thompson, der er født den 18. maj 1922 i Knoxville som søn af fabriksarbejder Colan Ray Thompson og hustru Doris May.

Adresse: 1654 Boyd Avenue, Racine,
Wisconsin 53405, USA.

Else Kirstine Ericksen dimitteredes fra William Horlick High School januar 1942. Under krigen arbejdede hun på en fabrik og blev senere klinikassistent. Hun har i mere end 25 år deltaget aktivt i arbejdet indenfor søndags-skolen og har desuden været leder af pigespejderne. Hendes hobby er syning og strikning, i hvilket hun har undervist.

Robert A. Thompson gik i skole i Iowa. Han er uddannet som metalsliber og er arbejdsleder ved Andis Clipper Co.

Ægteparret har adopteret 2 børn: III.A.1.-III.A.2.

III.A.1. LAURENCE ROBERT THOMPSON

er født den 28. december 1948 i Wauwautosa, Wisconsin. Han blev adopteret i juli 1949. Han var døv fra fødslen og fik speciel undervisning fra april 1952. Senere kom han på statens skole i Delavan i Wisconsin og dimitteredes juni 1968. Han er meget sportsinteressert.

III.A.2. LYNN KIRSTINE THOMPSON

er født den 19. juni 1953 i Wauwautosa, Wisconsin. Hun blev adopteret i oktober 1953. Hun tog eksamen fra Washington Park High School i juni 1971 og læser nu ved universitetet i Whitewater. Hun begyndte allerede som 9-årig at spille violin og har i 9 år været medlem af skoleorkestre og har i 4 år spillet i Kiwanis ungdomssymfoniorkester.

III.B. DORIS CECELIA ERICKSEN

er født den 17. januar 1926 i Racine. Hun blev gift den 3.

oktober 1953 i Racine med Arthur Emil Petzke, der er født den 12. maj 1926 i Racine som søn af Arthur Emil Petzke og hustru Esther.

Adresse: 2037 Golf Avenue, Racine,
Wisconsin 53404, USA.

Doris Cecelia Ericksen fik folkeskoleuddannelse og besøgte derefter kirkens college, Grand View i Des Moines i Iowa. Familien er medlem af Bethania Lutheran Church, hvor Doris Cecelia Ericksen har undervist i søndagsskolen.

Arthur Emil Petzke fik folkeskoleuddannelse. Han er ansat som maskinmester på en skole. Han er ceremonimester i kirken og arbejder ligeom sin hustru med spejderarbejdet. Sin værnepligt aftjente han 1954-1956 og opholdt sig herunder 1 år i Alaska.

I ægteskabet er børnene: III.B.1.-III.B.2.

III.B.1. TIM ARTHUR PETZKE
er født den 14. januar 1958 i Racine.

III.B.2. HEIDI MARIE PETZKE
er født den 12. februar 1959 i Racine.

III.C. ELMER ANKER ERICKSEN
er født den 10. juni 1927 i Racine. Han blev gift den 27. maj 1950 i Racine med Audrey Buchman, der er født den 2. november 1929 i Racine som datter af Erville Peter Buchman og hustru Sylvia Margaret.

Adresse: 3545 Newmen Rd., Racine,
Wisconsin 53406, USA.

Elmer Anker Ericksen fik folkeskoleuddannelse og blev derefter udlært som tømrer. Familien er medlem af Bethania Lutheran Church, og han deltager i arbejdet indenfor Danish Brotherhood. - Elmer Anker Ericksen aftjente sin værnepligt 1945-1947 og var herunder et år på Philipinerne.

Audrey Buchman dimitteredes fra Washington Park High School. Hun er medlem af Danish Sisterhood og er kasserer for søndagsskolen.

I ægteskabet er børnene: III.C.1.-III.C.4.

III.C.1. CLAUDIA JEAN ERICKSEN
er født den 5. februar 1952 i Racine. Hun blev gift den 5. september 1970 med automekaniker Joseph George Orth.

Adresse: 3830 Douglas Avenue, Racine,
Wisconsin 53402, USA.

Claudia Jean Ericksen dimitteredes fra J.I. Case High School juni 1970.

I ægteskabet er sønnen: III.C.1.a.

III.C.1.a. JOSEPH JOHN ORTH
er født den 12. januar 1972.

III.C.2. KENNETH ELMER ERICKSEN
er født den 2. august 1954 i Racine. Han læser ved Racine tekniske institut.

III.C.3. CYNTHIA HELENE ERICKSEN
er født den 12. august 1956 i Racine.

III.C.4. CAROLYN ANNE ERICKSEN
er født den 14. august 1959 i Racine.

III.D. HELENE EMMY ERICKSEN
er født den 2. juni 1929 i Racine. Hun blev gift den 16. juli 1949 i Racine med Bernard Wasik, der er født den 3. juli 1928 i Milwaukee som søn af Andrew Wasik og hustru Wladyslawa.

Adresse: 430 West Blvd. Racine,
Wisconsin 53405, USA.

Helene Emmy Ericksen dimitteredes fra William Horlick High School juni 1948 og arbejdede nogle år som

sekretær ved Hamilton Beach Co. Familien er medlem af Bethania Lutheran Church, og hun har i adskillige år deltaget i søndagsskolearbejdet.

Bernard Wasik var indkaldt til militærtjeneste fra januar 1952 til januar 1954 og var bl.a. tjenestegørende i Tyskland. Han er "centerless grinder."

- Bernard Wasik har været aktiv indenfor spejderbevægelsen som spejderfører og bestyrelsesmedlem.

I ægteskabet er børnene: III.D.1.-III.D.4.

III.D.1. STEVEN BERNARD WASIK
er født den 15. september 1954 i Racine.

III.D.2. CHRISTINE BODEL WASIK
er født den 1. marts 1958 i Racine.

III.D.3. DØDFØDT SØN
den 12. december 1958.

III.D.4. BETH ANN WASIK
er født den 17. juni 1966 i Racine.

III.E. JENS PREBEN ERICKSEN
er født den 28. august 1939 i Racine. Han blev gift den 28. oktober 1961 i Racine med Kay Ellen Christensen, der er født den 28. februar 1942 i Racine som datter af Clifford W. Christensen og hustru Catherine Alice Hisey.

Adresse: 433 Luedtke Avenue, Racine,
Wisconsin 53405, USA.

Jens Preben Ericksen dimitteredes fra William Horlick High School juni 1957. Fra 1959 til 1964 stod han i lære som elektriker og har siden arbejdet ved faget. Han er aktivt medlem af Danish Brotherhood og er endvidere medlem af fagforeningens bestyrelse.

Kay Ellen Christensen dimitteredes fra Washington Park High School juni 1960 og virkede derefter en tid som fabriksarbejder. Hun er kasserer i Danish Sisterhood og er medlem af Dania Ladies. Ægteparret er medlem af Lutheran Church og endvidere af en ungdomsgruppe. Han er medlem af kirkerådet, og hun er leder af en kvindegruppe.

I ægteskabet er datteren: III.E.1.

III.E.1. ANN MARIE ERICKSEN
er født den 22. juli 1965 i Racine.

IV. JOHANNES ERIKSEN
er født den 11. juni 1893 i Ålsrode, og han døde den 3. september 1894 samme sted.

V. NIELS JOHANNES ERIKSEN
er født den 15. juni 1896 i Ålsrode, Ålsø sogn. Han blev gift den 7. november 1920 i Randers med Julie Marie Christensen, der er født den 30. juli 1902 i Ålum som datter af Thomas Christensen og hustru Oline Kirstine.

Bosat: Billundvej 2, Hejnsvig.

Niels Johannes Eriksen kom ud at tjene som 13-årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Sin værnepligt aftjente han 1914 i Slagelse. Efter giftermålet var han beskæftiget ved forskelligt arbejde, var bl.a. skovarbejder om vinteren og arbejdede ved tørvegravning om sommeren. Senere begyndte han som vejmand. Ægteparret havde en lille ejendom i Trøllund, der var opført på jord fra Nedergård.

Julie Marie Christensen gik i skole i Nr. Borup. Efter skolegangen lærte hun husgerning i forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene: V.A.-V.L.

V.A. INGA MARIE ERIKSEN
er født den 3. januar 1921 i Sct. Peders sogn. Hun blev gift den 19. november 1939 i Hejnsvig med Eilif Heide Pedersen, der er født den 14. oktober 1916 i Frederiks som søn af Peder Pedersen og hustru Else Marie Abrahamsen.

Bosat: Kattrup pr. Hovedgård.

Inga Marie Eriksen fortæller:

"Mens vi boede i Vingborg lavede far sten, som jeg hjalp ham med at forme og sætte til tørre. De var til vort hjem i Trøllund, en vinkelbygning, som skulle opføres på jord udskilt fra morfars gård Nedergård i Trøllund. Den var færdig omkring 1930, og vi flyttede derud. Der hjalp jeg mor, når far var ude at hjælpe fremmede. Det skete også, at jeg var med, når far slog eng for andre, så kunne jeg vende høet. Om efteråret var jeg med, når han hakkede og gravede kartofler op. En sommer hjalp jeg far med at grave tørv i en mose i Gilbjerg. Vi havde to små heste, og dem kunne min

yngre broder og jeg selv spænde for vogn og andre markredskaber, så vi kunne hjælpe til med arbejder derhjemme, når far var i arbejde hos fremmede. Jeg kunne især godt lide at harve og hjælp også tit min morbroder Aksel med markarbejdet. Vi havde 4-5 km til skole. Vi gik mest over heden, hvor der var lyng til alle sider, den hed Trøllundgårds Heide.

Den 15. april 1935 kom jeg i plads på en gård i Trøllund hos Karen og Viggo Hansen, Virkelyst. Her skulle jeg hjælpe med alt ude og inde. Der skulle malkes 6 køer 3 gange daglig. Her var jeg fra april 1935 til november 1936, da jeg fik plads på avlscentret Højvang hos Anne og Niels Østergaard. Derfra rejste jeg november 1937 til Thea og Holger Pedersen i Lyngvang. Senere fik jeg plads hos Inga og Steffen Steffensen, Snevre Vestergård i Bjergby ved Hjørring. Her lærte jeg min mand at kende. Jeg rejste derfra og hjem den 1. oktober 1939 for at forberede mit bryllup."

Eilif Heide Pedersen har afgivet følgende levnedsskildring:

"Jeg er født på Hedegård, Frederiks Vestermark, som nr. 14 af en søskendeflok på 16. Som 7-årig kom jeg ud at hjælpe hos mine to ældre gifte søstre og gik samtidig i skole i Frederiks. Det sidste år, jeg gik i skole og til præst, var jeg hos Daniel Lajer i Frederiks. Efter min konfirmation kom jeg ned på Havredal Vestermark til mine søstres svigerforældre Maren og Erik Almind Johansen. Senere kom jeg med min søster og svoger, Marie og Peder Vajhøj, til Tronsmark, hvor de skulle overtage hans faders ejendom ved Bindslev i Vendsyssel. Herfra tog jeg plads hos Thomas Bach på Tronsmark Vestergård og flyttede senere med ham og hans husbestyrerinde til St. Nejst. Jeg var hos dem i alt i 2 år. Jeg kom så tilbage til Tronsmark til Martin Lassen og virkede her som forkarl. Jeg var i denne plads i 3 år. Senere havde jeg en vinterplads som fodermester i Bjergby og var derpå forkarl hos Mine og Niels Pedersen i Snevre 1½ år. Jeg tog derefter plads hos Inga og Steffen Steffensen, Snevre Vestergård i Bjergby og var her i 1 år.

Efter brylluppet rejste vi til min hjemegn og boede en tid hos mine forældre, mens vi så os om efter et hjem.

Jeg var bestyrer hos Marinus Bitsch på Frederiks Vestermark nogle måneder og købte derefter den 15. oktober 1940 en ejendom i Knudsgård ved Daugbjerg. Der var 5 kvier, 1 kalv og nogle grise samt høns og 2 heste. Der var ca. 40 tdr. land under plov og 20 tdr. land hede, hvoraf vi opdyrkede 6 tdr. land i de år vi havde ejendommen. Vi solgte den 4. januar 1946. Den var da fuldt besat med 2 heste, søer, grise, 11 malkekøer, nogle kvier og kalve. Alting så dengang ud til at ville gå ned i pris, men det modsatte blev tilfældet, og i løbet af vinteren steg ejendommene overalt.

Vi boede en tid hos mine forældre, mens jeg arbejdede med lidt af hvert, til vi flyttede på Randrup hovedgård i Vinkel hos godsejer Dose. Her var jeg først husmand og senere fodermester for en stor besætning. Efter 3 års forløb tog jeg bestyrerplads hos Betty og Jens Bech på Vindum Skovmark ved Bjerringbro. Her var vi i godt 3 år og tog derefter plads som fodermester på Labinggård ved Harlev J. hos Signe og M. Leth-Espensen. Senere overtog sønnen Jens og svigerdatteren Kirsten gården og blev vores arbejdsgiver i alt i 14 år. Da vi havde været der i 10 år, fik vi som erindring 2 sølvlysestager.

Vi var på Fredenshjem i Ejer ved Ejer Bavnehøj hos Marie og Harald Knudsen i 1 år som fodermester, og den 1. maj 1968 købte vi ejendommen i Katstrup ved Hovedgård.

I ægteskabet er børnene: V.A.1.-V.A.12.

V.A.1. ANNE GRETHE MARIE PEDERSEN er født den 1. april 1941 i Daugbjerg. Hun blev gift den 7. maj 1961 i Framlev med Hans Ole Andersen, der er født den 10. december 1939 i Lee som søn af landmand Kai Andersen og hustru Signe Kirstine Kristensen.

Bosat: Mosbølgevej, Grindsted.

Anne Grethe Marie Pedersen gik i skole i Vin-
kel samt i Nordenskov og Harlev. Hun lærte husgerning hjem-
me og i forskellige pladser indtil giftermålet.

Hans Ole Andersen gik i skole i Lee og var
senere på ungdomsskole i Mellerup. Han havde forskellige plad-
ser ved landbruget og var senere på fabrik, hvorefter han blev
slagteriarbejder.

I ægteskabet er børnene: V.A.1.a.-V.A.1.b.

V.A.1.a. TORBEN ANDERSEN
er født den 16. august 1962 i Lee.

V.A.1.b. KARSTEN ANDERSEN
er født den 27. marts 1967.

V.A.2. ERNA SOLVEJ PEDERSEN
er født den 11. juni 1942 i Daugbjerg. Hun blev gift den 7.
oktober 1961 i Framlev med Knud Andreas Knudsen, der er født
den 6. oktober 1939 i Hjorthede som søn af Mogens Knudsen og
hustru Anna.

Bosat: Toftegårdsvænget 13, Fredensborg.

Erna Solvej Pedersen blev efter skolegangen
uddannet ved husgerning. Hun var elev på ungdomsskolen i De-
der og tjente derefter igen som husassistent 1½ år, hvorefter
hun stod i bagerforretning, ligesom hun et stykke tid ar-
bejdede på et hotel i Hadsten.

Knud Andreas Knudsen er vognmand.

I ægteskabet er børnene: V.A.2.a.-V.A.2.d.

V.A.2.a. KITTY KIRSTINE JULIA KNUDSEN
er født den 1. april 1962 i Malling.

V.A.2.b. HANNE INGA ANNA KNUDSEN
er født den 15. juni 1963 i Bjerringbro.

V.A.2.c. KELD KNUDSEN
er født den 3. januar 1965 i Bjerringbro.

V.A.2.d. KAJA KNUDSEN
er født den 16. december 1967 i Horne.

V.A.3. EDIT EDEL PEDERSEN
er født den 22. august 1943 i Daugbjerg. Hun blev gift den 27. maj 1962 i Framlev med Gert Højen Hansen, der er født den 6. december 1940 i Brøndum som søn af Otto Christian Hansen og hustru Nelly K. Højen.

Bosat: Edouard Suenson's Gade 3, Århus N.

Edit Edel Pedersen gik i skole i Vindum samt i Framlev. Hun var hjemme et par år og tjente derefter hos fasteren i Frederiks, hvor hun også hjalp til ved arbejdet ude. Derefter var hun husassistent i Hobro og havde derpå et højskoleophold i Horne. Hun fik så plads på et hvilehjem i Hobro, hvor hun var til sit giftermål.

Gert Højen Hansen gik i skole i Brøndum. Han arbejdede 1½ år ved landbruget, hvorefter han stod i tømrerlære i 4 år. Han arbejdede en tid som svend og aftjente derefter sin værnepligt i Århus, hvorefter han fortsatte som tømrersvend. Han var elev på Haslev håndværkerhøjskole vinteren 1959-1960.

I ægteskabet er børnene: V.A.3.a.-V.A.3.b.

V.A.3.a. NIELS-BRIAN HØJEN HANSEN
er født den 27. september 1962 i Labing.

V.A.3.b. ANETTE HØJEN HANSEN
er født den 26. januar 1967 i Århus.

V.A.4. JULIE ELSINE PEDERSEN
er født den 23. december 1944 i Daugbjerg.

Bosat: Bjerregrav pr. Randers.

Julie Elsine Pedersen gik i skole i Harlev-Framlev samt i Bjerregrav. Efter konfirmationen fik hun plads hos sin faster og onkel, Astrid og Thomas Wøldike, hvor hun har deltaget i alt arbejde, såvel i huset som ved driften, ligesom hun har hjulpet i rugeriet. Hun har en tid været beskæftiget på vaffelfabrikken i Svenstrup.

V.A.5.

JOHANNES PEDER PEDERSEN

er født den 25. august 1946 i Frederiks. Han blev gift den 30. november 1968 i Harlev kirke med Lis Birgit Rasmussen, der er født den 30. august 1949 i Lille Ring, Framlev sogn, som datter af landpostbud Niels Karl Rasmussen og hustru Vera.

Bosat: Janus la Cours Gade 3, Århus C.

Johannes Peder Pedersen gik i Harlev-Framlev kommuneskole. Han er beskæftiget som chauffør.

Lis Birgit Rasmussen gik i Harlev-Framlev kommuneskole og kom derefter på Engdalsskolen i Brabrand, hvor hun bestod realeksamen. Hun har taget laborantkursus med biologi som speciale 1968.

V.A.6.

BODIL EMMY PEDERSEN

er født den 10. december 1947 i Vinkel. Hun blev gift den 22. november 1969 i Grindsted med Kurt Mathiasen, der er født den 6. november 1942 i Århus.

Bosat: Vestergade 6, Grindsted.

Bodil Emmy Pedersen gik i skole i Framlev. Hun lærte husgerning hjemme og var senere på et vaskeri.

Kurt Mathiasen fik almindelig folkeskoleuddannelse, hvorefter han blev udlært som snedker.

V.A.7.

INGRID RITA PEDERSEN

er født den 30. september 1949 i Viborg.

Bosat: Algade 48, Skanderborg.

Ingrid Rita Pedersen kom efter skolegangen ud at tjene som husassistent. Hun blev senere omsorgselev

i Skanderborg.

V.A.8. KNUD-ERIK HERLUF PEDERSEN

er født den 26. maj 1951 i Vindumskov.

Bosat: Birkebo, Katstrup pr. Hovedgård.

Knud-Erik Herluf Pedersen gik i skole i Harlev-Framlev. Han har været beskæftiget ved landbruget og har desuden arbejdet på en møbelfabrik i Østbirk samt en tid på Hovedgård savværk. Derefter var han i flere år beskæftiget hos Oluf Hansen i Serridslev, hvorefter han indkaldtes til militærtjeneste ved flyvevåbenet i Karup.

V.A.9. KAJ THOMAS PEDERSEN

er født den 6. februar 1954 i Labing, Framlev sogn.

Bosat: Birkebo, Katstrup pr. Hovedgård.

Kaj Thomas Pedersen gik i skole i Harlev-Framlev og kom senere til at gå i skole i Gedved. Han var en tid beskæftiget på Hovedgård savværk og var derefter på en metalvarefabrik. Senere fik han arbejde på Oluf Hansens træskofabrik i Serridslev.

V.A.10. OLE CARL CHRISTIAN PEDERSEN

er født den 24. februar 1956 i Labing, Framlev sogn.

Bosat: Birkebo, Katstrup pr. Hovedgård.

Ole Carl Christian Pedersen gik i skole i Harlev-Framlev og kom senere til at gå i skole i Katstrup. Han har arbejdet på træskofabrikken i Serridslev og har senere fået arbejde på en portefabrik i Hovedgård.

(Se supplement).

V.B. TOVE KIRSTINE RASMINE ERIKSEN

er født den 20. december 1923 i Hejnsvig. Hun blev gift den 12. maj 1944 i Hejnsvig med Otto Thomsen. Han er født den 6. august 1919 i Skovlund som søn af landmand Kristen Christensen Thomsen og hustru Mette Marie Hansen, og han døde den 20. november 1967 på Grindsted sygehus.

Bosat: Skovlund pr. Mølby.

Tove Kirstine Rasmine Eriksen gik i skole i Hejnsvig, og efter skolegangen blev hun uddannet ved husger-

ning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

Otto Thomsen gik i skole i Skovlund. Han blev uddannet ved landbruget hjemme samt i forskellige pladser og overtog ved giftermålet sin fødegård, som hustruen stadig driver. Han interesserede sig meget for hesteavl (Norsk fjordrace) samt for avl af Jerseykvæg. Han var i en årrække dommer ved fællesdyrskuet i Varde og var desuden dommer ved de lokale dyrskuer.

I ægteskabet er børnene: V.B.1.-V.B.6.

V.B.1. KRISTEN BJARNE THOMSEN

er født den 9. maj 1945 i Skovlund. Han blev gift den 30. november 1968 i Frederiks med Birgitte Pedersen, der er født den 5. januar 1948 i Odense som datter af Hans Pedersen og hustru Lilli Caroline Rasmussen.

Bosat: Langkær fiskeri pr. Brande.

Kristen Bjarne Thomsen gik i skole i Skovlund og var senere elev på Vandel ungdomsskole. Han arbejdede en tid ved landbruget hjemme og var ude at tjene et halvt års tid, hvorefter han kom i smedelære. Efter at være blevet udlært aftjente han sin værnepligt i Karup og fortsatte indenfor militæret som konstabel. Senere fik han arbejde hos Søren Pedersen i Brande og fik senere arbejde på Karlo Nielsens fiskeri. Han har siden 1969 været fiskemester.

Birgitte Pedersen gik i skole i Frederiks. Hun var i 3 år på et sygehjem og var derefter på skole på Filadelfia, Dianalund, hvorefter hun var på sygemedhjælper-skole. Hun arbejdede derefter 1 år i Silkeborg.

I ægteskabet er sønnen: V.B.1.a.

V.B.1.a. PAW THOMSEN

er født den 9. oktober 1968 i Silkeborg.

V.B.2. JULIE MARIE THOMSEN

er født den 27. juni 1946 i Skovlund. Hun døde på sygehuset i Grindsted.

V.B.3. JULIE KRISTA METTE MARIE THOMSEN

er født den 8. maj 1948 i Skovlund. Hun blev gift den 6.

august 1970 med Johannes Øehlenschläger Thomsen, der er født den 1. december 1946 i Ansager som søn af gårdejer Jakob Øehlenschläger Thomsen og hustru Kristense Kirstine Pedersen.

Bosat: Valdemarsgade 1, Ølgod.

Julie Krista Mette Marie Thomsen gik i skole i Skovlund og besøgte sommeren 1963 Vandel efterskole. Hun tjente 3 år som husassistent, og 1967-1968 var hun kokkepige på Ry højskole. Hun fik derefter ansættelse på De gamles hjem i Ølgod.

Johannes Øehlenschläger Thomsen gik i skole i Ansager og besøgte vinteren 1962-1963 Bramminge efterskole. Han arbejdede 3 år ved landbruget, og 1967-1968 aftjente han sin værnepligt som artillerist i Århus. Han arbejdede en tid som mekanikermedhjælper, og siden 1969 har han været tankvognschauffør ved Grindsted mejeri.

I ægteskabet er datteren: V.B.3.a.

V.B.3.a. TINA THOMSEN
er født den 27. december 1971 i Ølgod.

V.B.4. NIELS ARNE JOHANNES THOMSEN
er født den 8. december 1950 i Skovlund. Han er landbrugsmedhjælper.

V.B.5. BENNY THORVALD THOMSEN
er født den 3. juni 1956 i Skovlund.

V.B.6. BRUNO HARDY THOMSEN
er født den 29. september 1967 i Skovlund.

V.C. TAGE EIGIL ERIKSEN
er født den 22. februar 1926 i Hejnsvig. Han blev gift den 14. december 1952 med Ruth Birthe Poulsen, der er født den 7. september 1933 i Lov som datter af smed Niels Ch. Poulsen og hustru Stefanie.

Bosat: Rønnebær Alle, Helsingør.

Tage Eigil Eriksen blev uddannet ved landbruget hjemme og i forskellige pladser. Efter at have aftjent sin værnepligt i Haderslev besøgte han Dalum landbrugsskole. Han virkede en tid som fodermester og blev senere mælkeforhandler i Helsingør. Siden 1969 har han været ejendomsinspektør.

I ægteskabet er børnene: V.C.1.-V.C.4.

V.C.1. TOMMY ERIKSEN
er født den 10. juli 1953 i Brørup.

V.C.2. LINDY ERIKSEN
er født den 29. april 1955 i Brørup.

V.C.3. JETTE ERIKSEN
er født den 15. marts 1957 i Brørup.

V.C.4. LARRY ERIKSEN
er født den 18. juni 1958 i Smørumovre.

V.D. THOMAS ERIKSEN
er født den 6. januar 1928 i Hejnsvig. Han blev gift den 11. maj 1951 i Hejnsvig med Karen Lilly Andersen, der er født den 6. juni 1930 i Hejnsvig som datter af landmand Mads Andersen og hustru Kristine Marie.

Bosat: Strøget 11, Ikast.

Thomas Eriksen gik i skole i Hejnsvig. Han kom i lære hos Poul E. Hansen, Grindsted, og besøgte senere urmagerskolen i København, hvorefter han var ansat hos Karl V. Christensen i Grindsted. Han bosatte sig derefter i Ikast, hvor han siden har drevet forretning. Han har tillige forretning i Sunds. Han har forskellige tillidshverv og er bl.a. formand for en faglig organisation samt formand for rideklubben i Ikast.

Karen Lilly Andersen gik i skole i Gildbjerg og var senere elev på Ølgod ungdomsskole. Hun er uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene: V.D.1.-V.D.2.

V.D.1. ANITA ERIKSEN
er født den 30. januar 1953 i Hejnsvig.

V.D.2. DION MØBERG ERIKSEN
er født den 3. marts 1958 i Grindsted.

V.E. RASMUS PEDER ERIKSEN
er født den 24. november 1930 i Hejnsvig. Han blev gift den 31. marts 1960 i Hillerslev med Agnethe Nielsen, der er født den 10. oktober 1936 i Hillerslev som datter af gårdejer Aksel Nielsen og hustru Gerda.

Bosat: Dansebjerggård, Kragelund pr. Bække.

Rasmus Peder Eriksen gik i skole i Hejnsvig. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste i Tønder 1951-1952 samt ophold på Ladelund landbrugsskole vinteren 1953-1954. Han var fodermester i Andst ca. 1½ år og virkede derefter som forkarl i Bække 5 år, hvorefter han 1961 købte "Dansebjerggård". Han er medlem af bestyrelsen for venstrevælgerforeningen og har været formand for Bække gymnastikforening.

Agnethe Nielsen fik folkeskoleuddannelse og var senere på efterskole. Hun har desuden besøgt gymnastikhøjskolen i Viborg og har i flere år været gymnastikleder.

I ægteskabet er børnene: V.E.1.-V.E.2.

V.E.1. KARIN ERIKSEN
er født den 26. december 1961 i Kragelund.

V.E.2. INGE ERIKSEN
er født den 29. oktober 1965 i Kragelund.

V.F. JENS ANKER LINDHARDT ERIKSEN
er født den 4. maj 1933 i Hejnsvig. Han blev gift den 20.
december 1958 i Hejnsvig med Jytte Nordborg Nielsen, der er
født den 9. september 1941 i Hejnsvig som datter af Harald
Nordborg Nielsen og hustru.

Bosat: Billund.

Jens Anker Lindhardt Eriksen gik i skole i
Hejnsvig. Han tjente $1\frac{1}{2}$ år ved landbruget og blev derefter
uddannet som baker. Efter at have arbejdet nogle år som svend
købte han forretning i Grindsted. Senere bosatte han sig i
Billund, hvor han driver minkfarm.

Jytte Nordborg Nielsen virkede en tid som eks-
peditrice i et brødudsalg og deltog senere i mandens virk-
somhed, indtil forretningen blev solgt i 1965.

I ægteskabet er børnene: V.F.1.-V.F.5.

V.F.1. PER NORDBORG ERIKSEN
er født den 19. juni 1959 i Hejnsvig.

V.F.2. KATE NORDBORG ERIKSEN
er født den 22. oktober 1960 i Grindsted.

V.F.3. KIM NORDBORG ERIKSEN
er født den 26. december 1961 i Grindsted.

V.F.4. LOTTE NORDBORG ERIKSEN
er født den 24. marts 1964 i Grindsted.

V.F.5. CLAUD NORDBORG ERIKSEN
er født den 22. juni 1965 i Grindsted.

V.G. ASTRID JOHANNE ERIKSEN
er født den 24. april 1936 i Hejnsvig. Hun blev gift den 10.
oktober 1959 i Hejnsvig med Johannes Evald Lund, der er
født i Hejnsvig som søn af arbejdsmand Jens Cornelius Lund

og hustru Anna Agnete Sørensen.

Bosat: Chr. Lundgårds vej 42, Grindsted.

Astrid Johanne Eriksen gik i skole i Hejns-
vig. Hun var i 1½ år beskæftiget i en forretning og virkede
derefter bl.a. som husassistent indtil giftermålet.

Johannes Evald Lund gik i skole i Grindsted.
Efter skolegangen blev han beskæftiget ved landbruget og
arbejdede hermed i en halv snes år. Sin værnepligt aftjente
han i Tønder samt i Søgårdlejren 1955-1956. Efter hjemsen-
delsen blev han slagteriarbejder, og han har desuden vir-
ket som murerarbejdsmand.

I ægteskabet er børnene: V.G.1.-V.G.4.

V.G.1. JENS LUND
er født den 9. april 1960 i Hejnsvig.

V.G.2. TORBEN LUND
er født den 4. december 1961 i Grindsted.

V.G.3. FLEMMING LUND

V.G.4. DATTER

V.H. JENNY ERIKSEN
er født den 24. april 1936 i Hejnsvig. Hun blev gift den 11.
november 1956 i Hejnsvig med Hans Jørgen Sørensen, der er
født den 4. september 1933 som søn af Søren Peder Sørensen og
hustru Elna Gregersen.

Bosat: Løvlundvej 10, Hejnsvig.

Jenny Eriksen gik i skole i Hejnsvig. Efter
skolegangen var hun beskæftiget ved husgerning og stod des-
uden i forretning indtil giftermålet.

Hans Jørgen Sørensen gik i skole i Gildbjerg.
Han arbejdede en tid ved landbruget og som slagteriarbejder,
hvorefter han lærte murerfaget. Vinteren 1954-1955 var han
elev på Haslev håndværkerhøjskole. Han fortsatte ved faget

og driver nu selvstændig virksomhed som murermester.

I ægteskabet er børnene: V.H.1.-V.H.4.

V.H.1. JILL SØRENSEN
er født den 12. maj 1957.

V.H.2. JACK SØRENSEN
er født den 20. juli 1960.

V.H.3. JOHN SØRENSEN
er født den 8. april 1963.

V.H.4. JIM SØRENSEN
er født den 28. august 1965.

V.J. KNUD ERLING ERIKSEN
er født den 10. december 1943 i Hejnsvig.

Bosat: Billundvej 2, Hejnsvig.

Knud Erling Eriksen gik i skole i Hejnsvig. Han stod i bagerlære i Grindsted og Esbjerg, hvorefter han var bagersvend i Horsens. Senere var han en tid beskæftiget i et typewhusfirma, hvorefter han begyndte selvstændig virksomhed indenfor træindustrien.

V.K. GUNNER LADE ERIKSEN
er født den 3. september 1945 i Hejnsvig. Han blev gift den 17. oktober 1970 i Grindsted med Birthe Thomsen, der er født den 10. maj 1950 som datter af Lars Chr. Thomsen og hustru Erna Andersen.

Bosat: Grindsted.

Gunner Lade Eriksen gik i skole i Hejnsvig. Han tjente en tid ved landbruget og kom derefter i slagterlære i Grindsted. Efter at være blevet udlært aftjente han sin værnepligt og vendte derefter tilbage til slagteriet i Grindsted, hvor han nu er mestersvend.

Birthe Thomsen blev efter skolegangen uddannet i kolonialbranchen.

V.L. HENNING ARNTFRED ERIKSEN
er gift med Grethe von Bentzon.

Bosat: Randers.

VI. RASMUS NIKOLAJ THORVALD ERIKSEN
er født den 6. december 1898 i Ålsrode, Ålsø sogn.

VII. ANNA JOHANNE ERIKSEN

er født den 4. februar 1900 i Ålsrode, Ålsø sogn. Hun blev gift den 3. maj 1927 i København med Hald.

Bosat: Silkeborggade 36, København Ø.

Anna Johanne Eriksen gik i skole i Ålsrode og senere i Randers. Efter skolegangen tjente hun en tid på landet, hvorefter hun 1923 tog til København og arbejdede som husassistent indtil giftermålet.

Børn: VII.A.-VII.C.

VII.A. ERIK ELENIUS HALD

er smed og gift med Birthe Poulsen. (Se supplement).

Bosat: Langgade 2, København Ø.

VII.B. KAREN KIRSTINE HALD

er gift med typograf Hugo Jensen. (Se supplement).

Bosat: Lundbjerggårdsvej 130, Skovlunde.

VII.C. BØRGE KROGH HALD

er gift med Hanne.

Bosat: Bækgårdsgade 14, København.

SUPPLEMENT



RETTELSER OG TILFØJELSER (modtaget efter red. afslutning).

II. ERIKA AGNES ERIKSEN

fik folkeskoleuddannelse og blev derefter uddannet ved husgerning i forskellige pladser. Hun har i ca. 2 år været beskæftiget som kokkepige på "Katholm hovedgård" hos kammerherre, hofjægermester Dinesen, hvorefter hun en tid virkede som husjomfru på "Hvidholm". Derefter kom Erika Agnes Eriksen til direktør Kold i København, hvor hun var husjomfru indtil giftermålet.

V.A.11. OLE PEDERSEN

er født i Labing.

V.A.12. AASE LISBETH PEDERSEN

er født i Labing.

VII.A. ERIK ELENIUS HALD

er født den 23. november 1926 i København. Han blev gift den 14. marts 1953 i Hans Egedes kirke i København med Birthe Poulsen, der er født den 2. november 1928 i København som datter af pensionist William Thorvald Poulsen og hustru Asta M.J. Kristensen.

Erik Elenius Hald gik i Randersgade skole, hvor han udgik af 3. mellem. Efter skolegangen blev han udlært som pladesmed og er fortsat beskæftiget ved dette fag. Sin værnepligt aftjente han ved hærens tekniske korps.

Birthe Poulsen udgik af 8. klasse i Vibenshus skole, hvorefter hun blev uddannet som kjolesyerske.

I ægteskabet er børnene: VII.A.1.-VII.A.2.

VII.A.1. MARIANNE HALD

er født den 26. januar 1955 i København.

VII.A.2. TINA HALD

er født den 24. september 1962 i København.

VII.B. KAREN KIRSTINE HALD

er født den 5. december 1931 i København. Hun er gift med Hugo Jensen, der er født den 11. juli 1930 i København som søn af prøvemester Axel Hans Jensen og hustru Aase Olsen.

Karen Kirstine Hald er udlært som ekspeditrice i Illum og var beskæftiget der i 10 år, hvorefter hun blev kontoruddannet.

Hugo Jensen er udlært trykker. Sin værnepligt aftjente han ved luftværnsartilleriet og hjemsendtes som korporal. - Hugo Jensen er formand for Arbejdernes andelsboligforening afdeling 47.

I ægteskabet er sønnen: VII.B.1.

VII.B.1. BO JENSEN

er født den 26. september 1972.

- REGISTER -



R E G I S T E R
=====

I registret er medtaget direkte efterkommere efter Rasmus Peter Eriksen og hustru Mette Kirstine Nielsen.

<u>A:</u>	<u>Side:</u>		<u>Side:</u>
Andersen, Karsten	61	Eriksen, Johannes	57
- , Torben	61	- , Julie Johanne M.	52
		- , Karin	68
<u>E:</u>		- , Kate Nordborg	69
Ericksen, Ann Marie	57	- , Kim Nordborg	69
- , Carolyn Anne	55	- , Knud Erling	71
- , Claudia Jean	55	- , Larry	67
- , Cynthia Helene	55	- , Lindy	67
- , Doris Cecelia	53	- , Lotte Nordborg	69
- , Elmer Anker	54	- , Niels Johannes	58
- , Else Kirstine	53	- , Per Nordborg	69
- , Helene Emmy	55	- , Rasmus Nikolaj	73
- , Jens Anker	52	- , Rasmus Peder	68
- , Jens Preben	56	- , Tage Eigil	66
- , Kenneth Elmer	55	- , Thomas	67
Eriksen, Anita	68	- , Tommy	67
- , Anna Johanne	74	- , Tove Kirstine R.	64
- , Astrid Johanne	69		
- , Claus Nordborg	69	<u>H:</u>	
- , Dion Møberg	68	Hald, Børge Krogh	74
- , Erika Agnes	52	- , Erik Elenius	74
- , Gunner Lade	71	- , Karen Kirstine	74
- , Henning Arntfred	72	Hansen, Anette Højen	62
- , Inga Marie	58	- , Niels-Brian H.	62
- , Inge	68		
- , Jenny	70	<u>K:</u>	
- , Jens Anker Lindhardt	69	Knudsen, Hanne Inga A.	61
- , Jette	67	- , Kaja	62

Knudsen, Keld	62	Thomsen, Benny Thorvald	66
- , Kitty Kirstine J.	61	- , Bruno Hardy	66
		- , Julie Krista M.	65
<u>L:</u>		- , Julie Marie	65
Lund, Flemming	70	- , Kristen Bjarne	65
- , Jens	70	- , Niels Arne J.	66
- , Torben	70	- , Paw	65
<u>O:</u>		<u>W:</u>	
Orth, Joseph John	55	Wasik, Beth Ann	56
		- , Christine Bodel	56
<u>P:</u>		- , Steven Bernard	56
Pedersen, Anne Grethe M.	60		
- , Bodil Emmy	63		
- , Edit Edel	62		
- , Erna Solvej	61		
- , Ingrid Rita	63		
- , Johannes Peder	63		
- , Julie Elsine	62		
- , Kaj Thomas	64		
- , Knud-Erik Herluf	64		
- , Ole Carl Christian	64		
Petzke, Heidi Marie	54		
- , Tim Arthur	54		
<u>S:</u>			
Sørensen, Jack	71		
- , Jill	71		
- , Jim	71		
- , John	71		
<u>T:</u>			
Thompson, Laurence Robert	53		
- , Lynn Kirstine	53		