

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MALMÖSLÄKTEN BERGH

PERSONHISTORISKA ANTECKNINGAR

UTGIVNA AV

LEIF LJUNGBERG OCH TH. C. BERGH

DENNA BOK ÄR TRYCKT I
150 EXEMPLAR, VARAV DETTA ÄR
NR 131

MALMÖ 1936
LUNDBRENS SÖNERS BOKTR.

FÖRORD.

Denna skildring av malmösläkten Berghs öden har som föregångare haft tvenne i manuskript föreliggande berättelser rörande släkten, den ena utarbetad år 1885 av den kände malmöforskaren A. U. Isberg sr, den andra år 1925 av framlidne trafikchefen Alvar von Platen. På uppdrag av disponenten C. J. Bergh i Malmö har undertecknad Ljungberg kritiskt granskat dessa manuskript, varjämte de i väsentliga delar omarbetats och kompletterats av båda undertecknade. Därvid har Ljungberg verkställt utredningen särskilt av tabellerna rörande de äldre släktleden och Bergh de yngre.

För arbetet ha anlitats dels handlingar i de offentliga arkiven, särskilt stadsarkivet i Malmö, landsarkivet i Lund (L. L. A.) och i någon mån riksarkivet (R. A.), dels hos åtskilliga släktmedlemmar förvarade handlingar av enskild natur, dels ock tryckta arbeten. Där uppgifterna stödjäs endast på andra hands källor och tryckt litteratur, har detta i regel anmärkts. Det torde för övrigt ej behöva råda någon tvekan, varifrån resp. uppgifter hämtats.

Förutom allmänt gängse förkortningar ha sådana använts i överensstämmelse med bruket i Sveriges statskalender.

Utgivandet har bekostats av intresserade medlemmar av släkten Bergh och de befryndade släkterna Kockum, Rydberg m. fl.

Malmö i april 1936.

LEIF LJUNGBERG.

TH. C. BERGH.



En tradition från år 1750.

Kyrkogatan i Malmö, där sju generationer av släkten Bergh bott, sedd från S:t Petri kyrkoplan. Till vänster i förgrunden Lorentz, Anna Maria och Peter Berghs hus, till höger i fonden, invid Stortorget, Christian, Peter och Carl Jöran Berghs hus.

Foto: Ohm, 1936.



Karta över Bjäre härad vid mitten av 1700-talet.

SLÄKTEN BERGH.

INLEDNING. Den förste med säkerhet kände medlemmen av malmösläkten Bergh är Ebbe Persson (se tab. 1 nedan). Om hans härkomst eller öden före år 1689, då hans namn för första gången förekommer i officiella malmöhandlingar, är intet med visshet känt, men åtskilligt tyder dock på, att han från början icke varit malmöbo. En uppgift av fru Carolina Fredrika Damm, född Bergh (tab. 6), upptecknad av A. U. Isberg sr, att Ebbe Persson skulle vara bördig från Hyllie socken, har vid forskningar i 1600-talshandlingarna från Oxie härad icke på något sätt kunnat styrkas. Ej heller har en inom släkten förekommande tradition, att den skulle leda sitt ursprung från en dansk adelssläkt — okänt vilken — kunnat ledas i bevis.

Det förefaller däremot mycket sannolikt, att "båtskepparen Ebbe Persson af Malmö", som han benämnes i räkenskaperna över tolags-, bro-

och stämpelpengar för Malmö för år 1694, och som detta år gör upp-
repade resor till bjärebygden, även skulle härstamma därifrån. I de
från 1600-talets senare hälft för vissa år bevarade tolagsräkenska-
perna^{1a} anträffas namnet Ebbe Persson för första gången år 1664; han
är då i allmänhet antecknad som inkommande från Torekov. Under
återstoden av 1660-talet och under 1670-talet förekommer namnet syn-
nerligen ofta med Båstad eller Torekov som ursprungsort, någon gång
t. o. m. två gånger samma dag, vilket tyder på, att det i Bjäre härad
vid denna tid bott två båtskeppare, som hetat Ebbe Persson, och som
drivit fraktfart på Malmö.^{1b} Då hemorten eller avseglingsorten icke
synes vara angiven med någon konsekvens i tolagsräkenskaperna, kan
man med dessa som grund icke våga påstå, att den ene skepparen Ebbe
Persson varit hemmahörande i Torekov och den andre i Båstad.^{1c} De
sporadiskt förekommande mantalslängderna från Bjäre härad för denna
tid, till vilka vi nedan skola återkomma, lämna ytterst få möjligheter
att följa dessa två skeppare. På grund av bristerna i mantalslängderna
såväl som i källmaterialet i övrigt har det icke varit möjligt att bevisa
identiteten mellan Ebbe Persson eller Ebbe skeppare i Malmö och någon
av dessa skeppare med samma namn i bjärebygden.^{1d}

Antagandet, att malmösläkten Bergh har sina rötter i Bjäre härad,
styrkes emellertid av några omstäpdigheter, som här skola anföras. När
tolagsräkenskaperna efter en trettonårig paus år 1694 åter ta vid, åter-
finnes icke mera någon i bjärebygden bosatt skeppare med namnet
Ebbe Persson, men däremot förekommer, som ovan nämnts, stamfadern,
vilken under sin kustfart i Sundet detta år besöker Båstad och Torekov,
där han en gång hämtar ved och en annan gång salt, talg, lin, kött och sill.

^{1a} Dessa räkenskaper, vilka återfunnos först för kort tid sedan, och vilka i maj 1936
överlämnades till stadsarkivet, äro under 1600-talet bevarade för åren 1661—1675,
1680, 1694, 1696—1697 och 1699.

^{1b} Uteslutet är måhända dock icke, att det rör sig om endast en Ebbe Persson, vilken
drivit fraktfart samtidigt med mera än en båt i eget namn.

^{1c} Vid namnet Ebbe Persson står i de inkommande tolagsräkenskaperna i allmänhet
antecknat "ifrån Torekov" eller "ifrån Båstad". Vid något tillfälle står "Ebbe
Persson i Torekov" men aldrig "i Båstad." I utgående tolagsjournalen av den
27 april 1667 finnes följande notis: "Ebbe Persson ifrån Toriko, gången hem igen,
hade inne 3 tr. Rugh, malt, havre", vilken bevisar, att denne Ebbe Persson var
hemmahörande i Torekov.

^{1d} Utgivarna beklaga, att de haft otillräcklig tid till förfogande för forskningarna
rörande Ebbe Perssons härkomst — spåret till Bjäre upptäcktes av Leif Ljungberg,
först när denna bok låg i korrektur. De ha därför måst inskränka sig till att under-
söka det källmaterial, som närmast kunde tänkas komma att ge någonting i denna
sak. Ett systematiskt genomgående av alla arkivalier från Bjäre härad för 1600-
talets senare decennier skulle måhända kunna bringa klarhet i ovanstående iden-
tetsfråga. Ett dylikt tidsödande arbete har emellertid av här angivna skäl f. n.
icke låtit sig göra.

Namnet Ebbe synes vid denna tid i Skåne icke vara allmänt förekommande; i Malmö är det t. o. m. ytterst sällsynt.¹⁶ I tolagsräkenskaperna finnas emellertid upptagna flera skeppare med namnen Ebbe och Ebbesson, alla så gott som utan undantag kommande från bjärebygden, särskilt från Torekov; här har tydligen levat en eller flera livskraftiga släkter, till vilka detta ej så vanliga namn varit knutet. Det bör även anmärkas, att namnet Bergh, som ju vore mindre adekvat för en släkt, vilken har sitt ursprung på den skånska slätten, kan tänkas vara härlätt från Bjäre härad,¹⁷ som delvis upptages av Hallandsåsen och dess västra förgreningar, och som därav har hämtat sitt namn.

Då det är sannolikt, att malmöslakten Berghs stamfader är identisk med en av de i tolagsräkenskaperna för Malmö upptagna båtskepparna Ebbe Persson från bjärebygden, skall här redogöras för vad mantalslängderna i Torekofs, Hovs och Båstads socknar, vilka äro de som framför allt kunna tänkas komma i fråga som ursprungsort, förtälja om dem. — År 1662, det år då Torekofs socken, som består nästan uteslutande av fiskläget, för första gången finnes i mantalslängderna från svensk tid, äro där mantalsskrivna "Ebbe Persson man och hustru" samt på raden därunder "Per Ebbesson man 1"¹⁸. Tre år senare ha Ebbe Persson och hans hustru en son och år 1673 två söner. För åren 1674—1679 (Carl XI:s skånska krig) saknas mantalslängder, och när dessa åter börja, förekommer ingen person med namnet Ebbe Persson¹⁹. — Ytterligare en person med namnet Ebbe Persson har anträffats i mantalslängderna för ovannämnda socknar. Det är Ebbe Persson i Ingelstorp av Hovs socken, som redan i 1654 års "mantalsregister över skatten till militiens underhåll", förvarat på Rigsarkivet i Köpenhamn, är upptagen bland de självägande bönderna. Denne återfinnes sedan under Ingelstorp, för övrigt som gift man, bl. a. år 1662, samma år som hans ovannämnde namne var skriven i Torekov. På hans gård i Ingelstorp hade i flera år före honom en Per Ebbesson²⁰ suttit. Även denne

¹⁶ Den intresserade malmöforskaren Einar Bager — själv en ättling av Ebbe Persson i Malmö — till vilken granskarna stå i tacksamhetsskuld för flera värdefulla påpekanden, har meddelat, att han under sina omfattande malmöforskningar endast ett fåtal gånger under äldre tid påträffat namnet Ebbe. På 1580-talet förekommer en båtsman Peder Ebbesen.

¹⁷ Bjäre fornsv. Biærgha (jmf. berg = fornsv. bærg eller biærgh).

¹⁸ Det är ej möjligt bevisa något släktskapsförhållande mellan Ebbe Persson i Torekov och denne Per Ebbesson. Närmast till hands att antaga är att Per Ebbesson är fader till Ebbe Persson.

¹⁹ Under skånska krigens organiserade sig snapphanarna även i Bjäre härad. Ett bud från Christian V, att alla inbyggare i Skåne skulle med all sin egendom flytta över till Seeland, då de eljest hotades med "skövling, brand, fängelse och döden", hade till följd, att mången löpte från hus och hem (Se härom Ernst Thysell "Ett och annat om det gamla Båstad", Ängelholm 1913).

²⁰ Troligen Ebbe Perssons fader.

Ebbe Persson saknas i mantalslängderna för år 1680. — I Båstad socken finnes vid denna tid icke någon person med namnet Ebbe Persson.

Man har således enligt vad mantalslängderna utvisa endast att röra sig med två Ebbe Persson från de nämnda tre socknarna. Den i Ingelstorp bosatte Ebbe Persson skulle mycket väl — liksom så många andra bönder i bjärebygden — ha kunnat idka segelfart på Malmö och kan följaktligen vara den ene av de i tolagsräkenskaperna omnämnda skepparna med detta namn. Att han skulle vara identisk med malmöskepparen Ebbe Persson, är ej troligt, enär han torde hava varit född senast i början av 1630-talet och alltså var en gammal man år 1692, då malmöskepparens son föddes. Mera antagligt är, att det är båtskepparen Ebbe Persson i Torekovs fiskläge, vilken ju bevisligen förekommer i tolagsräkenskaperna för Malmö (jmf. not 1c), som senare bosätter sig där.

Namnet Bergh såsom tillhörigt malmösläkten påträffas för första gången i födelse- och dopanteckningen för Ebbe Perssons i Malmö sönson, Lorentz (Laurent) Persson Bergh (född i Malmö S:t Petri församling den 8 och döpt den 10 oktober 1722; tab 5)². Ebbe Perssons son, Per Ebbesson (tab. 2), förekommer icke i någon handling under annat än dessa sina två namn förrän efter sin död, då änkan vid skiftet år 1745 undertecknar sig "Anna, Catrina salli bergs". Samtliga hans barn kallades Persson (Pettersson) med vidfogande av släktnamnet Bergh (Berg). Småningom under loppet av 1700-talet blev bruket av enbart släktnamnet det vanliga; detta skrevs då dels med, dels utan "h" i slutet³. Först fr. o. m. slutet av 1700-talet synes namnformen "Bergh" konsekvent ha brukats av släktmedlemmarna.

² Ifrågavarande kyrkoboksanteckning har följande lydelse: "den 10 oktober 1722 döptes Borgarens Pär Ebbess barn vid Namn Lorentz föd d. 8 ejusdem. Moderns N. Anna Catharina Bergh, Wittnen: Herman Simson, Jöns Heljess, Christian Neering, Madame Anna Maria Kockh bar barnet, h. Bengta Jöns Ols gick hos, jungfru Maria Elisabeth Stein, värket (förrättades av) herr Pär Sommer".

³ Ovannämnde Lorentz (Laurent) skrev sig t. ex. 1761 "Laurent Berg", men 1768 — "Laur. Bergh". Johan Christian (tab. 3) skrev sig båda åren "J. C. Bergh". (Verif. till S:t Petri kyrkas räkenskaper.) — Då någon konsekvens beträffande stavningen av släktnamnet ej kan utfinnas i urkunderna intill 1700-talets senare del — ej ens av de egenhändiga namnteckningarna — har släktnamnet i här föreliggande framställning genomgående stavats "Bergh".

KOPIA AV A. U. ISBERGS KARTA ÖVER MALMÖ ÅR 1875 MED
SLÄKTGÅRDARNA MARKERADE.

- A. Ebbe Perssons och Per Ebbessons huvudgård (nr 621). I släktens ägo 1689—1766.
- B. Per Ebbessons och Johan Christian Berghs gårdar (nr 437, 728).
- C. Per Ebbessons övriga gårdar (nr 680, 740, 752).
- D. Ebbe Persson Berghs gård (nr 124). I hans ägo 1739—1744.
- E. Lorentz, Anna Maria och Peter Berghs huvudgård (nr 358—359). I släktens ägo 1753—1794.
- F. Lorentz, Diedrich och Ebbe Nicolaus Berghs gård (nr 304—305). I släktens ägo 1761—1806.
- G. Lorentz Berghs övriga gårdar (nr 74, 76, 77, 78, 591).
- H. Anna Maria Berghs och hennes döttrar Dorothea Berghs och Anna Bauerts, född Bergh, hus (nr 360). I deras ägo 1778—1847.
- J. Barkman- och berghska gården. Nr 352 och 354 samt den därintill liggande delen av 353 är Christian, Peter och Carl Jöran Berghs gård. I släktens ägo från år 1819 (1849).
- K. Gustaf Fredrik och Gustaf Petrowski Berghs gård (nr 508—509). I deras ägo 1847—1877.
- L. Carl Jöran och Christian Berghs fastighet (nr XXXIX kv. Ellenbogen). I deras gemensamma ägo 1897—1910.

KARTA öfver MALMÖ STAD

i forna och nuvarande dagar

utgifven af

A. U. ISBERG.

1877. 1:1. 27.



TAB. 1.

EBBE PERSSON (BERGH) är, som ovan nämnts den förste kände medlemmen av malmösläkten Bergh. Hans födelseår är okänt, och hans härkomst obevisad. Sannolikheten för att han härstammar från Bjäre härad är dock mycket stor.

Det har ej med bestämdhet kunnat fastslås, vilket år Ebbe Persson blev malmöbo. Förutsatt att han är identisk med den i inledningen omtalade Ebbe Persson i Torekov, torde han ha varit en 50-års man då han år 1689 för första gången upptages i mantalslängden i Malmö. Han är då uppförd på det ställe i längden, där på motsvarande rum i föregående års längd finnes upptagen "Christen Jöns änka". Den gård, vari han blivit mantalsskriven, hade i magistratens i Malmö besiktningsinstrument å stadens fastigheter av år 1692 betecknats med nr 366, men åsattes detta år nr 621; den var belägen vid hörnet av Gråbrödersgatans (som nu vid den sträckan kallas Engelbrektskatan) och Larohegatans norra sida⁴. I nämnda besiktningsinstrument av år 1692 står Ebbe Persson såsom ägare av denna gård; porten till denna anges här vara belägen söder ut mot (Laroche-) gatan och huslängan åt denna gata säges innehålla förstuga och kammare. Längan åt Gråbrödersgatan var en korsvirkesbyggnad om 14 fack⁵ och innehöll stuga eller vardagsrum, en kammare, kök och brygghus. Vidare funnos, förmodligen inåt gården, ett halvtakshus innehållande "vedhammare" (vedbod) om 6 fack samt en liten kammare utan värme.

Från 1689 till sin död förekommer Ebbe Persson regelbundet såväl i mantals- som i kontributionslängderna. Eljest äro de anträffade uppgifterna rörande Ebbe Persson eller "Ebbe skeppare", som han understundom nämnes, fåtaliga.

Den 25 juni 1696 instämdes skepparen Ebbe Persson till vittne i ett mål, som var anhängiggjort mot en i hans hus tidvis inkvarterad ser-

⁴ Den 16 april 1694 fastställdes av magistraten en ny fastighetsnumrering, vilken sedan — med de tillägg, som nödvändiggjordes genom stadens tillväxt — kom att äga bestånd till år 1864, då namnbeteckningar och nummer infördes på kvarteren, varjämte fastigheterna i varje kvarter sinsemellan numererades med romerska siffror. I det följande anges endast fastighetsnummerna 1694—1864 i den mån det angår innehav m. m. av fastigheter före 1864. För återfinnande av gårdarnas läge hänvisas till vidstående malmökarta.

⁵ Fack = avståndet mellan de vertikala bjälkarna i en byggnad.

geant. Då emellertid Ebbe Persson av sjukdom var förhindrad komma tillstädes, inställde sig hans hustru och vittnade i hans ställe.

Att han redan vid denna tid var sjuklig, bestyrkes av nästa under rättelse om honom. Den 28 juni 1697 blevo inalles 151 borgare instämnda för magistraten. Bland dem var även "Ebbe Skeppare". De skulle svara för, att de avlägsnat sig från rådhuset vid hyllningen för kung Carl XII utan att hava avlagt eden. Samtliga borgare hade sammankallats för detta ändamål till rådhuset. Förhandlingarna där drogo mycket långt ut på tiden, varför de goda borgarne, efter att hava stått tätt packade under flere timmar och i en olidlig hetta och stank, miste tålmodet. Den ene efter den andre försvann, den ene till sin köpenskap, den andre till sin verkstad, somliga till hemmets vila, andra till källarens svalkande ölkruis och åter andra blott ned på rådhusets gård eller på rådhustrappan för att få en munfull luft. Resultatet blev, att 151 stycken borgare saknades vid uppropet och bland dem Ebbe Persson. De instämde anförde allahanda ursäkter och blevo antingen frikända eller bötfälda. Vad beträffar Ebbe Persson, upplystes det, att han varit tillstädes men för "besvimmelse gådt neder".

Att hans hälsa var vacklande framgår även av ett brev från Ebbe Perssons änka till magistraten i Malmö daterat den 21 november 1700, där hon klagar över "hurusom icke allenast Den aldra högste gud medelst min sal. mans fordom Borgarens Ebbe Perssons dödellige frånfälle, som förr än han dödde med långsamt rijs varit hemsökt, lembnat mig ensam, utan ock med mine faderlösa barn i stor widlöfftighet fördjupat⁶."

Ebbe Persson dog i Malmö S:t Petri församling år 1699 och begrovs den 6 oktober på S:t Petri kyrkogård.

*

Ebbe Persson var gift med *Elsa Clausdotter Lytke*, vilket förmodligen var hans andra äktenskap. Hans två samtida i Bjäre härad med samma namn voro ju båda gifta; Ebbe Persson i Torekov hade enligt mantalslängden år 1673 två söner. Om Elsa Clausdotter Lytkes härkomst har icke kunnat inhämtas någon upplysning. Då hon gifte sig med Ebbe Persson var hon änka, troligen sedan 1687, efter borgaren Christen Jönsson, vilken allt sedan 1674 varit ägare av gården nr 621⁷.

⁶ Innel. handl. till rådstuvur. i Malmö dombok 1700 21/11.

⁷ Gården hade förut ägts av Jöns Johansson, sannolikt fader till Christen Jönsson.



Pennteckning av Einar Bager 1935.

Tillhör disponent C. J. Bergh, Malmö.

Hon gjorde den 18 januari 1688 arvskifte med sina barn med Christen Jönsson i tydlig avsikt att ingå nytt äktenskap⁹.

Inkommande bropenningjournalen för den 11 februari 1696 berättar, att "Ellse Ebbe Pers" denna dag betalade 1 öre i bropenning för 6 lis-pund fisk, som hon införskrivit från Köpenhamn.

Sedan Elsa Clauddotter år 1699 blivit änka för andra gången, bodde hon med sina barn kvar i gården nr 621. Troligen har hon försörjt sig genom fortsättande av den bryggerirörelse, som även förut torde ha bedrivits i gården.

Den 21 juni 1712 bar Elsa Clauddotter sin dotter Dorotheas son till dopet. Samma år i augusti avled hon av pesten, som då rasade i Malmö. Malmö S:t Petri kyrkas räkenskaper innehåller följande om hennes död: den 30 augusti 1712 begrovs "Elsa Christen Jöns lik, siälaringning med söndags klockorna 2 dlr. Jordöpfung på Kyrkogården 2.16 dlr., Klockorna vid Begrafningen 2.16 dlr. — 7 dlr."¹⁰

Son: Per Ebbesson, f. troligen 1692, bryggare, död 29/1 1742, se tab. 2.

⁶ Arvskifteshandlingen finnes införd i "Borgmästare och råds i Malmö Börnebog Litt. C."

Elsa Clauddotters barn i första giftet voro följande: sonen Olof Christenson och dottrarna Anna, Dorotea och Otilia Christensdottrar.

Om de två förstnämnda är intet känt.

Dorotea, död i Malmö S:t Petri förs. 30/12 1732 vid 50 års ålder, var två gånger gift. 1:o i Malmö S:t Petri förs. 9/10 1703 med bryggaren Jöns Helgesson (död 1726) bördig från Dybeck och ägare av gårdarna nr 680 vid Hospitalsgatan och 728 vid Hjulhamngatan; 2:o i Malmö S:t Petri förs. 21/6 1727 med handlanden, sedermera bryggaren Magnus Persson Rundström, död i Malmö S:t Petri förs. 9/5 1732. — Dorotea Rundström var vid sin död barnlös; hennes elva barn i första giftet hade dött före sin fader. Hennes halvbroder Per Ebbesson (tab. 2) blev hennes arvinge.

Otilia Christensdotter var gift två gånger. 1:o med handlanden Nils Månsson, efter vilken hon var änka 1715. 2:o i Malmö S:t Petri förs. 2/8 1723 med sockerbagaren Lorentz Stenfelt.

⁹ Innel. handl. till rådstuvur. i Malmö dombok 1714 16/6. — Detta är enda gången som Elsa Clauddotter anträffats benämnd med släktnamnet Lytke.

¹⁰ Malmö S:t Petri förs. räk. L. L. A. — Hon benämnes efter sin förste man, förmodligen emedan hon utövade dennes näring.

TAB. 2.

PER EBBESSON (BERGH) (son av Ebbe Persson och Elsa Clausdotter Lytke, se tab. 1) föddes troligtvis år 1692¹¹.

Han erhöll den 27 januari 1714 efter fullgjorda läro- och gesällår burskap som borgare och bryggare i Malmö. Sin rörelse bedrev han i gården nr 621 vid hörnet av Engelbrekts- och Larohegatorna, vilken gård han torde ha övertagit av moderns sterbhus. Bryggerirörelsen upparbetade han så småningom till en av de mest betydande i sitt slag i staden och förenade därmed ett brännvinsbränneri. — Han var ledamot av stadens äldste och från 1726 av bryggarelaget; senare blev han bryggarelagets ålderman, vilket ämbete han beklädde till år 1733, då han på grund av sjuklighet avsade sig detsamma.

A handwritten signature in cursive script, reading "P. Ebbesson". The signature is written in dark ink on a light background. The first letter "P" is large and stylized, followed by a colon and the name "Ebbesson". The signature is underlined with a single horizontal stroke.

Förutom ovannämnda gård ägde Per Ebbesson även gårdarna nr 752 vid Ostindiefararegatan, vilken en gång varit hans hustrus morfaders, Lars Nielsen "Ostindiefahr" (jmf. not 13), samt nr 740 vid Engelbrekts-gatan; därjämte erhöll han genom arvskifte den 29 maj 1733 efter halvsyster Dorothea Rundström enligt överenskommelse med en annan halvsyster, Otilia Stenfelt, gårdarna nr 437 vid Västergatan, nr 680 vid Hospitalsgatan och nr 728 vid Hjulhamngatan. — Gården nr 437 avytt-rade han omkring år 1741 till äldste sonen dåvarande stadsvägmästaren Johan Christian Bergh; nr 728 såldes 1744 för 700 daler av Per Ebbes-sons änka till samme son¹².

Vid slutet av 1730-talet började hans rörelse gå mindre väl, vartill förmodligen sjuklighet bidrog. Enligt magistratens resolution den 2 mars 1738 erhöll han lindring i skatten med ett halft skillingtal, på grund av att hans näring var i avtagande.

Per Ebbesson avled 50 år gammal den 29 januari 1742 av "stickfluss" (lungkatarr med svårare komplikationer) i Malmö S:t Petri församling.

¹¹ Var 50 år vid sin död enligt anteckning i S:t Petri dödbok 1742. S:t Petri kyrko-böcker börja först 1698.

¹² Råd. i Malmö domb. 1741 18/3 resp. 1746 3/3 (första uppbudet på nr 728 var sist-nämnda dag).

Han begrovs den 2 februari på S:t Petri kyrkogård. Skifte mellan änkan och barnen förrättades den 3 maj 1745, varvid den förstnämnda erhöll hälften av den till 1.600 daler smt uppgående förmögenheten, och återstoden fördelades mellan de efterlämnade bröstarvingarna.

*

Per Ebbesson vigdes i Malmö Caroli församling den 7 april 1714 vid *Anna Catharina Johansdotter Carl*, född den 11 augusti 1693 såsom dotter av överskäraren Johan Christian Carl och hans andra hustru Gundela Larsdotter¹³.

Anna Catharina bodde under hela sin långa änketid — mer än 24 år — kvar i sin gård nr 621, och här fortsatte hon under en del år bryggerirörelsen, vilken dock så småningom gick allt sämre.

Husen nr 740 vid Engelbrektsgatan och 680 vid Hospitalsgatan ägde hon ännu år 1746, då hon den 6 mars av magistraten begärde och erhöll bevis om, att de voro henne tillhörande och ograverade. Gården vid Hjulhammsgatan hade hon, såsom redan är nämnt, år 1744 sålt till sonen Johan Christian.

Redan 1750 tyckes hon ha varit betänkt på att överlåta bryggerirörelsen till någon av sina döttrar, ty hon insände då en ansökan, att hennes bryggarelagsrättighet måtte förbehållas en av dessa, när någon av dem bleve gift med en beskedlig person. Denna ansökan skulle "communiceras" med bryggarelaget, och då hon några dagar senare kunde uppvisa lagets protokoll, enligt vilket detta samtyckte till att hennes dotter Maria Elisabeth, som var förlovad med Jöran Freundt, bibehölls vid bryggarelagsrätten, biföll magistraten hennes ansökan.

Följande år, den 8 juli 1751, begärde Per Ebbessons änka befrielse från inkvartering på grund av sitt fattiga och näringslösa tillstånd. Detta beviljades henne, när hon hade brist på sängkläder och icke längre drev någon borgerlig hantering.

Hon hade då nedlagt sin bryggerirörelse till förmån för mågen Freundt, vilken likvisst satte upp ett nytt bryggeri i sitt eget hus. Självs bodde hon alltså kvar i sin huvudgård, där det obegagnade brygge-

¹³ Anna Catharinas fader, Johan Christian Carl, var av tysk härkomst och troligen införskriven av Malmö barnhusstyrelse för att göra tjänst vid barnhusets klädestillverkning, där han senare blev överskärare, vilket torde motsvara teknisk driftledare. Vid sin ankomst till Malmö medförde han sin hustru Anna Maria Neukammer, som var bördig från Stralsund och som dog i Malmö den 22 juni 1689 — endast 19 år gammal. — Carl gifte sig för andra gången med Gundela Larsdotter. Hon var dotter av malmöborgaren Lars Nielsen (död 1672) och hans hustru Sitzel Joensdotter (död 1709). Lars Nielsen kallades på grund av sina vidsträckta sjöresor "Ostindiefahr" och den gata, vid vilken hans båda hus nr 751 och 752 lågo, bär ännu efter honom namnet Ostindiefareregatan.

riet med dess inventarier ävenledes fanns i behåll. Hon hade icke heller helt uppgivit sin bryggerirättighet utan erlade fortfarande sina kvartalspenningar till bryggarelagets låda.

Med stöd härav förklarade hon den 23 februari 1754 i en skrivelse till magistraten, att det var hennes avsikt att avstå sin bryggeri- och brännerinäring till bokbindaren Magnus Larose, vilken skulle gifta sig med hennes dotter Elsa Magdalena, och begärde, att han skulle förhjälpas därtill. Denna hennes ansökan skickades till bryggarelaget för yttrande. Dess ålderman tillstyrkte den bl. a. under framhållande av "Per Ebbessons änkas enskijllte beskjedeliga uppförande och vackra umgänges-sätt, hwarmed hon så wäl som dess afl. man gjort sig af Laget mycket afhållne", men de övriga medlemmarna avstyrkte den¹⁴.

Magistraten tog emellertid mest hänsyn till åldermannens utlåtande och med framhållande av, att Per Ebbesson "i lifstiden innehaft ett af de äldsta och största brygg- och brenneri werken i staden ej allenast i lifstiden gjort sig förtiänt hos staden och borgerskapet utan och i synnerhet wid bryggarelaget, hwars ledamot han warit wid första inrättningen samt sedermera en rum tid des Ålderman", fann den skäligt, att hans änka ägde frihet avstå sina rättigheter till sin dotter och dennas trolovade, vilken tillfölje därav borde upptagas i bryggarelaget, så snart han fullgjort reglementets bestämmelser, "börandes", hette det vidare, "La Rose lika fullt få idka bokbinderi Professionen eftersom densamma här i orten är af den beskaffenhet, at han derwid allena swåriligen kan hafwa sin utkomst¹⁴."

Oaktat detta utslag ville bryggarelaget icke lämna Larose inträde i laget utan besvärade sig hos kommerskollegium, som dock fastställde magistratens utslag. Då laget likväl fortfarande nekade Larose inträde, resolverade magistraten på hans besvär häröver, att det ålåg bryggarelaget genast intaga honom. Nu gick bryggarelaget till Kungl. Maj:t men fick bakslag även där, ty den 29 november 1755 kunde Larose uppvisa Kungl. Maj:ts resolution, varigenom hans ansökan beviljades.

För att hjälpa modern i hennes betryck köpte sonen Lorentz Bergh mot slutet av hennes levnad fädernegården, i vilken hon bodde till sin död.

Anna Catharina "Per Ebbessons" avled i Malmö år 1766. Hon begrovs i Malmö S:t Petri kyrka den 12 maj; skifte efter henne ägde rum den 1 maj 1767¹⁵.

¹⁴ Rådsh. i Malmö innel. handl. 1754; db. 1754 6/3.

¹⁵ Boets tillgångar utgjorde 2.035 dlr smt jämte fastigheten nr 680, värderad till 200 dlr smt, vilka tillgångar dock ej förslogo till skuldernas betalande. — Efter medarvingarnas samtycke överläts all sterbhusets egendom -- med undantag av vissa

Barn: födda i Malmö S:t Petri förs.

- I. *Johan Christian*, f. 15/3 1715, stadsvågmästare, död i mars 1776, *se tab. 3.*
- II. *Ebbe*, f. 3/4 1716, bagare, död 19/11 1743, *se tab. 4.*
- III. *Lorentz*, f. 25/11 1717, död i Malmö S:t Petri förs. 19/3 1718.
- IV. *Elsa Catharina*, f. 17/5 1719, död i Malmö S:t Petri förs. 18/4 1722.
- V. *Gunella Catharina*, f. 25/9 1721, död i Malmö S:t Petri förs. 24/5 1793, g. omkr. 1760 m. handskmakaren Mathias Lundholtz i hans andra gifte, f. 4/4 1726, död 5/8 1766¹⁶.
- VI. *Lorentz (Laurent)*, f. 8/10 1722, handelsman, död 13/12 1772, *se tab. 5*¹⁷.
- VII. *Elsa Magdalena*, f. 16/7 1725, död i Malmö S:t Petri förs. 17/7 1759 av "tvinsot", g. trol. 1754 m. bokbindaren, sedan jämväl bryggaren Magnus de la Rose (vanligen kallad Larose) i hans första gifte, f. 10/11 1724, död 2/11 1798, ägde och bebodde gården nr 515 vid Stortorget¹⁸.
- VIII. *Maria Elisabeth*, döpt den 27/12 1727, död i Malmö S:t Petri förs. 2/4 1806 av "ålderdomsbräcklighet", g. omkr. 1751 m. bryggaren Jöran Freundt, f. 22/4 1727, död 2/1 1790, ägde gården nr 240 eller gamla Gersoniska stiftelsen¹⁹.
- IX. *Jöns Petter*, f. 29/11 1730, levde 1745 vid bouppteckningen efter fadern, men torde icke långt därefter hava avlidit.
- X. *Dorothea Catharina*, f. 2/2 1733, död i Malmö S:t Petri förs. 21/8 1771 på Malmö hospital, där hon under flera år vårdats.

lösörepersedlar testamenterade till dottern Dorothea Catharina — till sonen Lorentz Bergh mot att han svarade för skulderna, vilket han åtog sig. I samband med skiftet utdelades enligt den avlidnas förordnande fyra silverskedar till Johan Christian Bergh, Lorentz Bergh, Magnus de la Rose och Jöran Freundt på det att vart och ett av deras äldsta barn skulle hava en sådan såsom faddergåva, i likhet med vad hennes egna barn fått under hennes livstid.

¹⁶ Malmö S:t Petri förs. lysnings- och vigselbok saknas för tiden 1744 9/4—1763 21/7. — Makarna Lundholtz hade tre barn, vilka dogo i späd ålder.

¹⁷ Denne son kallas i födelse- och dopanteckningen Lorentz. Han skrev sig sedermera själv Laur. eller Laurent. Jmf. inledningen samt not 1 till denna.

¹⁸ Makarna de la Rose hade tre barn, av vilka en dotter uppnådde vuxen ålder och dog ogift 1809.

¹⁹ Makarna Freundt hade nio barn.

TAB. 3.

JOHAN CHRISTIAN BERGH (son av Per Ebbesson Bergh och Anna Catharina Carl, se tab. 2) föddes i Malmö S:t Petri församling den 15 mars 1715.

Den 25 augusti 1736 anhöll han hos magistraten i Malmö att någon tid få "auscultera" vid rådstu- och kämnärsrätterna, alldenstund han nu icke hade någon kondition. Han bifogade därvid bevis från flera personer, hos vilka han förut varit i tjänst. Magistraten biföll denna ansökan, dock med villkor, att han först avlade tysthetsed.

Samma år den 24 november sökte han en ledig acciskontrollörbefattning, vilken han dock ej erhöll. Emellertid förordnades han den 20 därpå följande december att "interimsvis" förvalta "Wägaressysslan" istället för ordinarie "stadsvägaren", som blivit suspenderad på grund av oegentligheter i tjänsten.

Ej långt därefter, eller den 21 mars 1737, ingav "auscultanten och vice stadsvågmästaren Joh. Chr. Berg" skriftlig ansökan till magistraten i Malmö om att erhålla stadsvågmästaresysslan, sedan förre innehavaren

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Johan Christian Berg. The signature is written in dark ink and is somewhat stylized, with a large initial 'J' and 'C'.

av densamma nu inlämnat sin avskedsansökan. Hans fader gjorde några dagar senare en liknande ansökning för sonen. Magistraten beslöt, att de inkomna ansökningarne till platsen skulle remitteras till stadens äldste i och för dessas utlåtande men uttalade samtidigt, att den icke kunde "obemält lämna, att Auscultanten Berg ej allenast under den tiden, han sysslan förestått, visat all flit och nöjaktig redo, utan jämväl vid de tillfällen, han eljest uti stadens ärende brukad blivit, sig beskedligen uppfört." Den 2 maj 1737 erhöll han med stadens äldstes förord fullmakt som stadsvågmästare, och fem dagar senare avlade han behörig tjänsteed inför magistraten. Han erhöll därmed en befattning, som visserligen var blygsam och icke så värst inbringande men fast. Han bibehöll den i hela sin livstid.

Den 16 augusti 1743 sökte han för att förbättra sin ställning den lediga kyrkoföreståndaresysslan men hade ingen tur. En annan person fick platsen.

Såsom ovan nämnts, köpte han av fadern gården nr 437 vid Västergatan, vilken han emellertid redan den 24 februari 1741 sålde till hautboisten Jacob Håål.

Gården nr 728 i Hjulhamngatan köpte han av modern för 700 daler smt den 22 oktober 1744; orsaken därtill torde ha varit hans förestående giftermål. Han erhöll icke uppbud på gården förrän den 3 mars 1746. Längre fick han ej bo där, ty redan den 4 januari 1748 nödgades han sälja gården för 1.000 daler smt till sin broder Lorentz Bergh, och då denne nästföljande år åter försålde gården, tvangs han inflytta i hyrd lägenhet.

Någon ekonomisk fördel av sitt giftermål kunde han ej påräkna, ty hans svärfar var själv i ekonomiskt trångmål och hade säkerligen icke möjlighet att bispringa sin svärson. Att han på sin lilla inkomst från början hade svårt att draga sig fram som gift och familjefar, framgår såväl av vad som ovan nämnts, som av hans framställning om löneförbättring den 8 februari 1746. Svaret härpå blev, att, om han ej vore nöjd med lönen, skulle en annan föreslås till hans efterträdare, samt att det honom beviljade vedanslaget — 10 daler smt per år — gärna kunde indragas, eftersom våghuset icke brukade uppeldas. Bergh förklarade sig efter detta nöjd med lönen och lovade att elda vintertid i våghuset.

Troligen hade han råkat stöta sig med någon medlem av magistraten; han hade nog ett häftigt lynne, ty år 1750 blev han stämd och dömd att böta tre gånger sex mark för att han överfallit en soldat med okvädinsord, slag och en spark.

Emellertid skötte han sin tjänst oförvitligt. Detta framgår därav, att magistraten den 10 oktober 1759 på hans begäran meddelade honom bevis om, "att han sedan December månad 1736 förestått stadsvågmästaresysslan, att han med trohet och flit samma syssla förvaltadt samt dessutan wijst fullkomlig reda för den uppbörd, som honom därvid varit anförtrodd, havande uppbörden under hans tjänstetid stigit till högre summa än tillföre."

Under årens lopp ökades hans familj i raskt tempo utan att inkomsterna stego. Följden blev, att han fick allt svårare att draga sig fram. Sin bostad hade familjen en lång tid i en hyrd liten lägenhet i huset nr 292 i Kalendegatan, men då denna blev för dyr, flyttade den 1768 in i en billigare lokal i huset nr 36 Östergatan, där familjen ännu bodde kvar vid husfaderns död.

År 1764 vågade han ånyo framkomma med begäran om löneökning, och nu lyckades det bättre än förra gången. Av "ömt medledande för Berghs svaga villkor och på grund av nuvarande oerhört dyra priser", resolverades det, att två tredjedelar av vågmedlen istället för hittills-

varande en tredjedel skulle tilldelas honom från och med sista kvartalet 1763 och tills dyrtiden gått över.

Bergh gjorde år 1767 en hemställan till magistraten att på grund av sin 30 års långa tjänst hos staden bliva hugnad med fullmakt på extra ordinarie rådmans beställning. Sedan magistraten begärt yttrande härom av stadens äldste, vilka diplomatiskt förklarade sig icke kunna taga befattning med ansökningen i fråga, avslogs densamma av magistraten, vilken, såsom det hette i resolutionen, icke kunde befordra någon till annan karaktär än dess innehavande beställning.

Den 11 juni 1770 sökte han på grund av sin höga ålder (han var 55 år) och svaga hälsa få någon hjälp vid skötandet av sin syssla antingen genom tillförordnande eller tillsättande av en vågskrivare, men detta avslogs, dock med det medgivandet, att han på eget ansvar ägde skaffa sig hjälp.

Johan Christian Bergh avled i mars 1776²⁰.

Han var sedan 1745 gift med *Adelgunda Dorothea Dieterich*²¹, vilken var född i Malmö Caroli församling den 18 juli 1730 såsom dotter av apotekaren i Malmö Christoffer Dieterich och dennes hustru Adelgunda Kehler²².

Efter Berghs död var ställningen i hans bo så hopplös, att hans änka nödgades söka fattighjälp såväl till hans begravning som för sin egen existens. De oförsörjda barnen togo underordnade tjänster och i åtminstone några fall flyttade de till främmande orter, där de ej kunnat spåras. Änkefru Bergh levde i stor fattigdom i ett litet hus i Jöns Filsgatan, varest hon slutade sina dagar den 5 april 1784. Dödsorsaken anges ha varit "feber". Hon jordades på S:t Petri kyrkogård.

Barn: födda i Malmö S:t Petri förs.

- I. *Ingeborg Catharina*, f. 5/8 1746, död i Malmö Caroli förs. 8/5 1822, g. efter i Malmö S:t Petri förs. den 10/3 1782 föregången lysning m. språkläraren Louis Lenté, född i Frankrike, död i Lund. De hade 2 barn.

²⁰ Johan Christian Bergh finnes ej införd i någon av Malmö församlingars dödböcker för mars 1776. I S:t Petri räkenskaper för den 26 mars 1776 finnes följande anteckning: "själringt med söndagsklockorna för avlidne wägaren Bergh ... 3 dlr."

²¹ Äktenskapet har förmodligen ingåtts år 1745; vigselböckerna för Malmö Caroli förs. saknas för åren 1730 10/10—1746 och för S:t Petri 1744 9/4—1763 21/7.

²² Christoffer Dieterich var den tredje med namnet, son efter far, som innehaft det s. k. provinsialapoteket i Malmö; den förste var bördig från Jever i Tyskland. C. D. (III) gjorde konkurs år 1737, men bibehöll apoteket till sin död år 1752. Apoteksprivilegiet övergick efter honom till en svärson, provisorin Carl Hellstedt, som övertog boets såväl skulder som tillgångar, och som lämnade sin hustrus syskon ersättning för deras anspråk på apoteksprivilegiet, varvid J. C. Bergh erhöi 200 daler smt.

- II. *Petter Daniel*, f. 9/8 1748, död i Malmö S:t Petri förs. 1754 av kopper, begr. 27/11 på S:t Petri kyrkogård.
- III. *Christoffer*, f. 11/10 1750, död i Malmö S:t Petri förs. 1758 av "slag", begr. 1/4 på S:t Petri kyrkogård.
- IV. *Lorentz*, f. 12/10 1752, död i Malmö S:t Petri förs. 1752, begr. 12/11 på S:t Petri kyrkogård.
- V. *Adelgunda Maria*, f. 1/11 1753, död i Malmö S:t Petri förs. 1754 av "slag", begr. 29/3 på S:t Petri kyrkogård.
- VI. *Lorentz*, f. 15/11 1754, levde 1768.
- VII. *Adelgunda*, f. 16/8 1756, lär ha haft tjänst som husjungfru i Landskrona 1778.
- VIII. *Pehr*, f. 1/8 1757, död i Malmö S:t Petri förs. s. å., begr. 20/9 på S:t Petri kyrkogård.
- IX. *Maria Regina*, f. 19/11 1758, levde år 1777.
- X. *Elsa Magdalena*, f. 1/1 1760, levde år 1768.
- XI. *Pehr Ebbe*, f. 19/1 1761, var hantverksgesäll år 1783.
- XII. *Märta*, f. 11/12 1761, levde 1768.
- XIII. *Christoffer*, f. tvilling 2/6 1763, död i Malmö S:t Petri förs. 1764, begr. 8/2 på S:t Petri kyrkogård.
- XIV. *Dorothea*, f. tvilling 2/6 1763, levde år 1768.
- XV. *Johan Christian*, f. 11/1 1767, var kanske identisk med den Christian Bergh, som 1788—1790 var gesäll hos garvaren eller, enl. tidens språkbruk, garverifaktorn Kockum i Malmö.
- XVI. *Sophia Charlotta*, f. 1771, död i Malmö S:t Petri förs. av "slag" s. å., begr. 1/11 på S:t Petri kyrkogård²³.

²³ Sophia Charlotta är ej anträffad född i S:t Petri födelse- och dopbok; hon angives i S:t Petri död- och begravningsbok 1/11 1771 vara 9 månader gammal.

TAB. 4.

EBBE PERSSON BERGH (son av Per Ebbesson Bergh och Anna Catharina Carl, se tab. 2) föddes i Malmö S:t Petri församling den 3 april 1716.

Han ägnade sig tidigt åt bagareyrket och blev så småningom gesäll hos bagaremästaren Jöns Örnberg, vilkens efterträdare han med tiden blev i dubbel bemärkelse. — Efter Örnbergs död 1738 förestod Ebbe Bergh den av änkan fortsatta bagerirörelsen och i början av 1739 hade han blivit bagaremästare. Sistnämnda år den 16 april inställde sig åldermannen för bagarna, mästern Johan Jacob Sparvardt och ”unga mästaren Ebbe Persson Berg” inför magistraten och anförde, att den senare



Burskapsanteckning för bagaren Ebbe Persson Bergh
ur magistratens i Malmö burskapsbok 1693—1761.

änade träda i giftermål med avlidne Jöns bagares änka, varför han i och för det ändamålet redan vunnit mästerskap vid bagareämbetet, och då han jämväl borde vinna burskap, ville åldermannen anmäla detta för magistraten. Härefter anhöll Ebbe Persson Bergh att bli antagen till borgare för bagarenäring och ställde som borgensman för sig sin fader, borgaren och bryggaren Per Ebbesson. Magistraten förklarade, att icke något var att erinra däremot, varför Ebbe Persson Bergh fick stiga fram och avlägga ed som borgare.

Ebbe Bergh bodde och utövade sin bagerirörelse i gården nr 124 vid Östergatan, vilken han erhållit genom sitt giftermål.

Icke länge fick han utöva sin verksamhet, ty redan den 19 november 1743 avled han i Malmö S:t Petri församling i "friselen" (tyfus) efter endast åtta dagars sjukdom. Han begrovs den 22 november på S:t Petri kyrkogård.

Vid bouppteckningen efter honom, vilken förrättades den 24 augusti

1744, utgjordes behållningen av 661 daler smt. Häri ingick den till 400 daler taxerade gården samt en bod vid Lilla torg, värderad till 90 daler.

Ebbe Bergh vigdes den 20 juni 1739 i Malmö S:t Petri församling vid *Gertrud Christina Collén*. Hon var född i Malmö S:t Petri församling den 1 januari 1708 och dotter av bagaremästaren Anders Jochumson Collén och hans hustru Catharina Svensdotter. Hon vigdes första gången den 18 augusti 1727 i Malmö S:t Petri församling vid bagaremästaren Jöns Örnberg, död i Malmö S:t Petri församling den 23 mars 1738. Hon ingick efter sin andre mans död ånyo äktenskap, denna gång med bagaremästaren Christian Radtke.

Efter sin förste man, som eljest efterlämnade större skulder än tillgångar, erhöll hon gården nr 124. Denna sålde hon den 15 januari 1745 till garvaremästare Klein. Den 24 augusti året därförut hade hon för 1311 daler smt inköpt gården nr 352 vid Kyrkogatan²⁴. Den 17 oktober 1751 inköpte hon ytterligare en gård, nr 540 vid Isak Slaktaregatan, för 400 daler smt.

År 1792 den 19 november avled hon i Malmö S:t Petri församling.

Barn: födda i Malmö S:t Petri förs.

- I. *Anna Catharina*, f. 23/9 1740, död i Malmö S:t Petri förs. 3/3 1742.
- II. *Ulrika Sophia*, f. 15/12 1741, begr. i Malmö S:t Petri förs. 13/10 1743.
- III. *Anna Catharina*, f. 18/1 1743, begr. i Malmö S:t Petri förs. i dec. 1743.
- IV. *Anna Catharina*, döpt 6/5 1744, död ogift i Malmö S:t Petri förs. 17/7 1789.

²⁴ Ang. fastigheten nr 352, vilken senare ånyo kom i släkten Berghs ägo, se not. 51.

TAB. 5.

LORENTZ (LAURENT) PERSSON BERGH (son av Per Ebbesson Bergh och Anna Catharina Carl, se tab. 2) föddes i Malmö S:t Petri församling den 8 oktober 1722 och döptes den 10 i samma månad²⁵.

Efter avslutade skolstudier blev den unge Lorentz anställd i handelsmannen Biörn Berckhans tjänst först som lärgosse och senare som bodbetjänt. Hos Berckhan, som hade sin bod i huset nr 168 vid Rundelsgatan, fick han sin merkantila utbildning ända till 1749.

Detta år beslöt Lorentz Bergh börja egen handel. Anledningen härtill var, att han förlovat sig och önskade sätta eget bo. Han hade förvärvat en god hjälpare härvidlag i sin blivande svärfar, sämskmakaren Diedrich Gottschick, med vars bistånd och borgen han kunde förskaffa sig burskap, sätta sig upp som handlande samt förvärva hus och hem.

Den 22 november 1749 inkom "kjöpmansbetjenten Lorentz Berg" till Malmö magistrat med en skriftlig ansökan att "få sig nedersättja och Burskap vinna för Kjöpmansnäring här i staden". Enligt magistratens utslag skulle han jämlikt 1734 års förordning först undergå examen. Sedan till examinatoreer blivit utsedda handelsmännen Hans Tengvall och Nils Tullström, skedde förhör den 25 november i stadsnotariens närvaro. Härom företedde Bergh två dagar senare ett skriftligt bevis, enligt vilket han ägde god och tillräcklig kunskap till den tillärnade handeln, varför examinatoreerna rekommenderade honom till burskaps erhållande. Detta skulle "communiceras" med stadens handlande för dessas utlåtande. Den 4 påföljande december kunde Bergh lämna in stadens handlandes skriftliga utlåtande, vari de biföllo hans burskapsansökan. Härefter fick han träda fram för magistraten och högtidligt med hand på bok avlägga borgareed.

År 1748 hade han, som förut nämnts, av sin broder, stadsvågmästaren J. C. Bergh, köpt dennes gård nr 728 vid Hjulhamngatan, säkerligen för att hjälpa den nästan ständigt i ekonomiska svårigheter stadda brodern. Nämnda gård sålde han redan den 18 januari 1749 till bryggaren Jöns Svensson Hallengren och fick samma summa i betalning, som han givit för den eller 1.000 daler smt.

Den 14 november 1753 köpte han gården nr 358—359 av svärmodern för 2.000 daler smt. Denna gård, belägen vid hörnet av Kyrko- och

²⁵ Jmf. dopanteckningen återgiven i not 2 under inledningen.



Lorentz Berghs gård vid Kalendegatan och Kyrkogatan. Hörnhuset (nr 358) är restaurerat under 1800-talet, men huset vid Kalendegatan (nr 359) är i sitt ursprungliga skick. Längst till vänster synes huset nr 360, som Anna Maria Bergh bebodde under de sista åren av sin levnad, och som efter hennes död tillföll dottern Dorothea.



S:t Petri kyrka på 1840-talet före Brunii restaurering. Lorentz Berghs hus vid Kalendegatan och Kyrkogatan synes till vänster i bakgrunden.

Kalendegatorna, hade tidigare ägts av hustruns släkt, bl. a. av svärmorderns styvfader, handlanden Thor Linneroth. Här hade Bergh redan 1750 tagit sin bostad och öppnat bod; det förblev hans bostad för livstiden och här förvärvade han sig genom flit, energi och duglighet en burgen ställning och stort anseende.

*

För att belysa Laur. Berghs affärsverksamhet skall här anföras några drag därur.

Bergh var kanske först och främst skeppsredare och ägde på 1760-talet vid sidan av handelsmannen Gustaf Hegardt det största tonnaget i staden. Dessa två och handlanden Peter Dahl voro ägare av och redare för stadens största fartyg, snauskeppet "Malmö Stads Wälfärd" om 100 läster. Därjämte ägde han år 1764 jakten "Två Bröder" om 16 läster och gallioten "Catharina Helena" om 50 läster²⁶.

Här och var anträffas i rådstuvurättens och magistratens protokoll spår av denna hans verksamhet. — Så t. ex. anmälde han den 16 november 1757, att en hans galeas på väg till och nära Rostock sprungit läck, varför skepparen Graff nödgats vända och taga sig in till Skåre fiskläge. Han ämnade nu med eget folk bärga och reparera fartyget, varför

²⁶ Malmö stadsräkenskaper 1765. Taxeringslängd över bevilling för skeppare.

han ville ställa borgen för sig vis-à-vis de anspråk "Dykeri Companiet" kunde uppställa. Detta hade nämligen monopol på bärgningar, men Bergh var av den åsikten, att kungl. privilegierna av 1457 för Malmö stad berättigade dess borgare att själva bärga sina fartyg, och häri instämde stadens magistrat²⁷.

Det var säkerligen med egna farkoster han 1757 omtalas hava låtit fiska 380 tunnor sill i Göteborgsskären i och för export.

År 1764 begärde och erhöilo ovannämnda ägare av skeppet "Malmö Stads Wälfärd" bevis av magistraten om den skada detta fartyg lidit i Lissabons hamn. Under storm, regn och mörker hade en engelsk skonare kolliderat med skeppet samt bringat detsamma i drift och på grund, allt enligt skepparens och besättningens edliga berättelse.



Den 14 juni 1762 anmälde Bergh för magistraten, att han ärnade införskrika ett parti råg från Tyskland för att avhjälpa den brist på denna vara, som kunde befaras uppstå, eftersom rågskörden det året syntes bliva ringa. I samband därmed begärde han en skrivelses avlåtande till kommerskollegium med anhållan, att den påbjudna magasinsavgiften vid inkommandet i tullen måtte suspenderas, enär rågpriset stigit långt över vad kungl. förordningen förutsatte. Magistraten fann detta välbetänt och lovade göra framställning i ämnet.

Av andra Berghs inkomstkällor, icke direkt härrörande från handeln, vilken enligt tidens sed omfattade nästan all slags köpenskap, skall här nämnas arrendet av acciserna, för vilket han 1762 ingav högsta anbudet, 1.600 daler smt årligen i 2 à 3 år.

Hans gärning främjades den första tiden jämväl av de goda konjunkturer, som, bortsett från åren 1757 och 1758, rådde under tiden 1749—1761. Dessa år skapades genom rikliga statssubventioner landets första industrier, och skördarna voro i allmänhet goda. Men mot slutet av 1760-talet ändrades det ekonomiska läget, och den med så mycken konst uppdrivna industrien sammanstörtade. Sedelpressarna sattes att arbeta, och år 1772, det år Bergh dog, befann sig myntväsendet i största förvirring. Dessa omständigheter inverkade säkerligen ogynnsamt på Berghs affärsrörelse och vållade honom förluster.

*

²⁷ Det i domboken 1757 16/11 åberopade privilegiebrevet 1557 existerar icke, utan 1457 års privilegier åsyftas.



Silhuett sannolikt föreställande Anna
Maria Bergh, född Gottschick.

Förut har anförts, huru Bergh vid början av sin köpmannabana företog några fastighetsköp. Under årens lopp tillkommo flera andra sådana.

Sålunda inköpte han på auktion 1752 landsgevaldiger Almbergs hus, tomt och hage i Södra förstaden för 900 daler smt. Husen nr 74, 76 och 77 vid Grönegatans södra sida köpte han på auktion 1756 för tillsammans 280 daler smt.

År 1761 tillöste han sig med naborätt magister Borgs gård, nr 78, vid hörnet av Kattsunds- och Grönegatorna.

Av rådman Henrik Gemzæus köpte han den 29 december 1761 gården nr 304—305 vid Adel-, Kansli- och N. Vallgatorna. Köpesumman utgjorde 2.500 daler smt.

På auktion inropade han 1763 husen nr 13 och 14 i Västervång för respektive 1026 och 1001 daler smt.

För 600 daler smt köpte han 1766 två tredjedels jordar eller s. k. 4 ryggar i Västervång av handlanden Jacob Hegardt.

Den 5 september 1772 anmälde han sig hava på auktion köpt artilleriprofossen Molins hus och tomt nr 591 vid Hjorttackegatan för 170 daler smt.

På tal om Berghs husköp skall icke förbigås, att han troligen 1765 av sin moder köpte gården nr 621 vid hörnet av Laroche- och Engelbrekts-



Lorentz och Anna Maria Berghs ekkista med inskription "LB AB A. 1752". Tillhör disponent C. J. Bergh, Malmö.

gatorna, vilken han dock redan den 24 oktober 1766 efter hennes död sålde för 1774 daler smt till sadelmakaren Henning Henningsson. Vinsten på affären överlämnade han till moderns sterbhus.

*

Redan tidigt började förtroendeuppdragen falla över Lorentz Bergh, av vilka en del här skall anföras. Han fick sålunda den 7 februari 1751 tillträda sysslan som bisittare i kämnärsrätten, s. k. kämner, men sedan han den 2 december begärt entledigande härifrån, satt han sista gången som kämner den 14 december samma år. Den 12 december 1753 utsågs han till ledamot av stadens äldste och avlade ed som sådan den 9 februari 1754. Den 12 juni sistnämnda år förordnades han till taxeringsman för mulbetspenningarne, vilket förordnande ofta förnyades. Den 20 maj 1761 valdes han att jämte handelsman Forssman vara direktör för sjömanshuset. Den 8 mars 1766 utsågs han enligt stadens äldstes enhälliga förslag till stadens fullmäktige vid det till den 20 i samma månad enligt konungens befallningshavandes skrivelse utsatta sammanträdet "för reglerande av anstalter beträffande ett lasarets och flere nyttiga ordningars inrättande här i länet". Den 7 juni 1766 omnämnes Lorentz

Bergh i rådstuvurättens dombok såsom adjungerad ledamot av nämnda rätt.

Den 23 juli 1766 erhöll Bergh vid då förrättat val till politieborgmästare i staden 11 röster, ehuru han icke var bland de sökande till platsen. Rådman Hagström fick emellertid befattningen.

I Malmö Caroli kyrkas råd var Bergh en av ledamöterna.

Den kommunala post, på vilken Laur. Bergh utförde det mest långvariga och betydelsefulla arbetet, var som förman för stadens äldste. Till denna befattning utsågs han den 23 februari 1762 och innehade densamma i tio år; vid 1771 års utgång lämnade han den, efter att i skrivelse av den 13 december hava av sagt sig förtroendet. Vacklande hälsa torde hava föranlett hans avgång.

Ett annat mångårigt förtroendeuppdrag innehade Bergh såsom chef för borgerskapets kavallerikår. Kårens goda utrustning och utbildning låg honom varmt om hjärtat. Han sparade därvid varken möda eller personliga kostnader. Intressant ur kulturhistorisk synpunkt är följande episod. Med anledning av kronprins Gustafs (sedan Gustaf III) förestående besök i Malmö anmodade magistraten den 1 september 1766 Bergh såsom chef för borgerskapets kavalleri att föranstalta om kårens exercering och iståndbringande, så "att den med heder må kunna ådaga-lägga sin underdåniga skyldighet", varefter Bergh den 24 i samma månad anmälde, att tre medlemmar av borgerskapet undandrog sig inställning till den anbefallda exercisen. Magistraten sände då bud med förmaningar till de tredskande, av vilka två ursäktade sig med allahanda förhinder. Den tredje av dem, stadens störste köpman, den bekante Haquin Bager, insände en skrivelse — han excellerade i långa och kuriösa sådana —, i vilken han av anförda skäl undandraget sig att delta i kostnaderna för den förestående paraderingen med tillägg, "att dess goda Böner till Gud för hela det Kongl. Husets hälsa och välbestånd på Jorden äro de härligaste paraderingar för Gud och nådiga Öfverheten".

*

Vid riksdagsmannavalet den 10 oktober 1764 erhöll Bergh högsta röstetalet, 24 röster, men avsåg sig uppdraget, enär han på grund av ett benbrott ej kunde gå upp och ned för trappor och dessutom ej kunde vara från sin handelsrörelse²⁸. Den 30 januari 1769 blev han emellertid, jämte sämskmakaren Lars Kockum, ånyo vald till riksdagsman (med

²⁸ Jmf. härom S. Schartau: Riksdagsmannavalen i Malmö under Frihetstiden (Statsvetenskaplig tidskrift 1928, sid. 339 f.).

25 resp. 45 röster) och antog denna gång valet. Han blev vid riksdagen 1769—1770, som började i Norrköping och sedan överflyttades till Stockholm, vald till ledamot av allmänna besvärdeputationen²⁹. Om hans deltagande i riksdagsarbetet må nämnas, att han den 22 december 1769 till borgarståndet ingav ett memorial i en då brännande justis- och finansfråga, och att han den 15 augusti 1769 framställde ett yrkande, "att saken rörande de av Trälleborg sökta stadsrättigheterna måtte företagas till avgörande". Han ingav även här ett memorial, varjämte han "conformerade" sig med borgmästaren Håkan Neander i Ystad, vilken ansåg att det ej fanns anledning bevilja Trälleborg stadsprivilegier³⁰.

Valet eller rättare valen i Malmö till 1771—1772 års riksdag, frihetstidens sista, gingo i förvirringens tecken. Det första valet, då rådmannen J. Engeland och faktorn L. Kockum utkorats, hade överklagats hos konungens befallningshavande och upphävts på grund av vissa föregivna olagligheter; vid det senare valet hade utsetts två andra personer — Bergh och stadens justitieborgmästare C. F. Widegren — och magistraten hade utfärdat fullmakter för dem. Även denna gång hade felaktigheter blivit begångna, vilket bl. a. hade till följd, att Widegrens och Berghs fullmakter underkändes av borgarståndet, och att deras motkandidater förklarades valda³¹.

*

Lorentz Bergh slöt sin mångomfattande livsverksamhet endast något över 50 år gammal. Han dog plötsligt den 13 december 1772 på eftermiddagen mellan klockan 5 och 6 av "slagfluss" enligt Caroli kyrkobok. Tre dagar därefter, den 16 december, begrovs han. Vid ringningen med alla klockor hade han, enligt uppgift i S:t Petri kyrkas räkenskaper, Knutsklockan fritt i sin egenskap av Knutsbroder³².

Skifte efter Bergh ägde rum den 26 juni 1773. Enligt bouppteckningen utvisade kvarlåtenskapen i löst och fast, med säkra och osäkra ford-

²⁹ Borgarståndets prot. 1769—1770 med därtill hörande personreg. R. A.

³⁰ Stadens riksdagsmän hade alltid i uppdrag att hindra utvecklingen av Trälleborg; man befarade ständigt i Malmö, att Trälleborg skulle återfå sina år 1619 förlorade stadsrättigheter. Jmf. Schartau a. a. sid. 337.

³¹ Borgarståndets prot. 1771—1772. R. A. — Jmf. även Leif Ljungberg: Valen i Malmö till 1771—1772 års riksdag (Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1935).

³² Förmodligen begrovs han i gravstället nr 5 i Caroli kyrkas kor. Detta hade han köpt 1770 för 50 daler. Han var även innehavare av gravstället nr 4, i vilket hans svärfader begrovs 1752. Den 13 augusti 1752 uppvisade Lorentz Bergh en förening, daterad 1739, mellan hans avlidne fader Per Ebbesson och dennes sväger Nils Kock, såsom svärsöner till sal. överskäraren Carl, i kraft av vilken Per Ebbesson blev ägare av sistnämnda grav, varför denne betalade 4 daler i "kiennelse". Graven övergick senare vid skiftet efter Per Ebbesson till Lorentz Bergh och det var troligtvis i densamma denne åren 1755 och 1757 lät begrava sina då avlidna barn. De upptagas nämligen i Caroli kyrkas räkenskaper såsom begravnade i kyrkan.

ringar, ett belopp av 20.325 daler smt. Skulderna uppgingo till 14.073 daler smt, och behållningen blev alltså 6.252 daler. Av denna summa erhöll änkan hälften eller 3.126 daler och vardera av de tio barnen 312 daler 19 1/5 öre.

En nog så obehaglig händelse förekom vid skiftet. Ett utdrag ur stadens äldstes protokoll av den 25 i samma månad överlämnades, enligt vilket stadens äldste, i kraft av ett Lorentz Berghs skuldebrev av den 3 april 1769, fordrade en summa av 9.148 daler 14 öre smt för några av den avlidne emottagne "mynteteckens försäkringssedlar". Emellertid erkände sterbhuset endast 200 daler av denna fordran. Skiftesförrätarna förklarade sig icke kunna befatta sig härmed utan anvisade stadens äldste till en uppgörelse i godo med sterbhuset. Efter åtskilligt parlamentering mellan stadens äldste och sterbhuset överenskoms, att fru Bergh skulle till staden avstå de två sadelmunderingar med tillhörande schabrak, pistolkappor, betsel, stänger och stigbyglar, som "sal. herr Bergh" i livstiden brukat vid paradering av borgerskapets kavallerikår. Sannerligen dyrbara munderingar — eller kanske snarare en något tvi-velaktig fordran från stadens sida.

*

Lorentz Bergh ingick, efter den 4 februari 1750 i Malmö Caroli församling avkunnad lysning, äktenskap med *Anna Maria Gottschick*. Hon var dotter till sämskmakaren Diedrich Gottschick och dennes hustru Catharina Flodman samt föddes i Malmö Caroli församling den 5 mars 1731³³.

Efter sin mans död bodde Anna Maria Bergh med sina barn kvar i det gamla hemmet och förtsatte mannens handels- och rederirörelse med hjälp dels av sin äldste son, handelsbokhållaren Peter Bergh, som förestod rörelsen, och dels av sönerna Johan Christian, Diedrich och Samuel Bergh, vilka alla under någon tid voro skeppare och förde moderns skepp. Rörelsen drevs i Laur. Berghs änkas namn åren 1772—1793, således under såväl den i ekonomiskt hänseende lugna och lyckliga perioden i medio och slutet av 1770-talet som det synnerligen ogynnsamma 1780-talet. I samband med sin äldste sons förestående giftermål överlät hon rörelsen och sålde huvudgården till honom för 1.166 rdr 32 sk.

³³ Sämskmakaren Gottschick var av tysk härkomst och hade i Malmö arbetat sig upp till en burgen och aktad ställning. Han efterlämnade vid sin död i augusti 1752 en till 8.600 daler smt uppskattad förmögenhet, varav vart och ett av hans barn erhöll 1.000 daler smt i arv.



Ekkista med inskription "AB 1695". Cecilia Kockums, född Bergh, brudkista år 1794. Tillhör disponent C. J. Bergh, Malmö.

specie, enligt köpebrev den 7 mars 1793. Samtidigt sålde hon gården nr 304—305 till sin son Diedrich, som övertog den del av rörelsen, som här av allt att döma bedrivits sedan år 1761.

Hon flyttade nu in i grannfastigheten nr 360, som hon, åberopande sin naborätt, tillhandlat sig den 25 november 1778 för 166 rdr 32 sk. specie. Där hade hon tillika med sin ogifta dotter Dorothea sitt hem, tills döden borttryckte henne den 27 maj 1807. Dödsorsaken angives hava varit ålderdomssvaghet. Hon jordfästes i Caroli kyrka den 7 juni och gravsattes därefter på Caroli kyrkogård.

Samma år den 15 juli förrättades bouppteckning efter henne och den 10 november arvskitte, vid vilket senare tillfälle behållningen i boet utgjorde 6.973 rdr 15 sk. 8 runst. b:co. Enligt särskild disposition, vilken gillades av de övriga arvingarna, ägde dottern Dorothea kvarbliva i och nyttja gården nr 360 med tillhörande gårdejord, så länge hon förblev ogift, men mot fullgörande av på gården vilande onera samt nödiga reparationer av byggnaderna.

Arvet fördelades i åtta lotter, vilka vardera erhöilo 871 rdr 31 sk. 11½ runst. b:co.

Gården nr 304—305 vid Adelgatan, som ägdes av Lorentz Bergh och sedermera av hans söner Diedrich och Ebbe Nicolaus.



Barn: födda i Malmö Caroli förs.

- I. *Peter*, f. 22/7 1751, handelsman, sedermera lantbrukare, död 15/11 1818, *se tab. 6*.
- II. *Anna Catharina*, f. 17/4 1753, död i Malmö S:t Petri förs. (i gården nr 360) av ålderdomssvaghet 7/7 1847, g. 1:o) i Malmö Caroli förs. 22/4 1768 m. färgaren Johan Daniel Ruhe, f. i Malmö Caroli förs. 1/5 1727, död där 24/7 1778; g. 2:o) i Malmö Caroli förs. 7/1 1780 m. handlanden Johan Bauert, f. i Malmö S:t Petri förs. 5/1 1752, död där 28/3 1789. Hon ärvde efter sin förste man bl. a. gården nr 340 vid Adelgatan samt tre hus med tillhörande trädgårdstomter under nr 739—741 vid Engelbrektskatan. Fastigheten nr 340 blev något tillökad under hennes andre mans livstid, och efter hans död tillköpte hon ytterligare den tillstötande trädgårdsfastigheten nr 341. Fastigheterna nr 739—741, vilka i inköpspris betingat resp. 4.020 daler smt och 300 rdr riksgäld, sålde hon 1825 för 8.000 rdr b.co. I en del av nämnda fastighetskomplex hade hon 1798 låtit inreda en teater, vilken var stadens enda

och nyttjades till år 1802³⁴. Hon köpte och inflyttade 1827 i sin avlidna syster Dorotheas hus nr 360 vid Kalendegatan.

Med Ruhe hade hon två barn. Sista äktenskapet var barnlöst.

III. *Diedrich*, f. 28/4 1755, död 2/9 s. å.

IV. *Diedrich*, f. 13/7 1756, död 1757, begr. 29/11.

V. *Christina Margaretha*, f. 12/3 1759, död i Malmö Caroli förs. 26/6 1840 av 'ålder', vigd i Malmö Caroli förs. 4/10 1782 vid handlanden Peter Berendt Albrecht, f. 1758, död i Göteborg 29/10 1785³⁵. Hon ägde och bebodde ännu vid sin död gården nr 210—212 vid Östergatan. Änkefru Chr. M. Albrecht erhöll första uppbud 6/12 1830 på förstadsegendomen Holmen, som hon fått i gåva av sin svärdotter änkefru Albertina Albrecht. Den 15 oktober 1838 sålde hon Holmen för 2.666 rdr 32 sk. b:co till fabriksidkaren F. H. Kockum.

VI. *Johan Christian*, f. 23/1 1761, död trol. 1788; han gick i skola i Malmö, blev inskriven som student vid Lunds universitet 1778, övergav studierna och blev sjöman, avancerade till styrman samt sökte och erhöll burskap i Malmö som borgare och skeppare 1784, varvid rådmannen Henrik Falkman gick i borgen för honom.

Enligt en uppgift skall han under Gustaf III:s ryska krig hava förolyckats på en sjöresa mellan Karlskrona och Finska viken. Han skulle hösten 1788 hava intagit en last av kanonkulor för svenska flottans räkning. Efter fartygets avgång från Karlskrona hördes aldrig något om detsamma eller om dess besättning.

VII. *Maria Helena*, f. 12/6 1762, död i Malmö S:t Petri förs. 13/3 1801 av "förkylning", vigd i Malmö Caroli förs. 5/10 1788 vid lanträntmästaren Alle Johan Möller, f. i Tofta förs. 23/9 1756, död i Malmö S:t Petri förs. 22/1 1823³⁶.

VIII. *Diedrich*, f. 1/4 1764, kofferdikapten, sedermera handelsman och lantbrukare, död 13/4 1844, *se tab. 20*.

³⁴ Ang. bauertska teatern eller "Comediehuset", se Isbergs handbok, sid. 353 f.

³⁵ Makarna Albrecht hade två barn, av vilka sonen Lorens Stephan blev handlande i Malmö (jmf. not. 36).

³⁶ Av Möllers sju barn blev Lorens Ekman Allesson artist och professor i Stuttgart, Catharina Christina gift med handlanden i Malmö P. G. Barkman (jmf. tab. 7 not 50) och Johanna Albertina gift med sin kusin, handlanden Lorens Stephan Albrecht. Se vidare Lindberg, Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719—1917, sid. 90.

- IX. *Dorothea*, f. 1/11 1766, död i Malmö Caroli förs. 13/9 1826 av "ålder". Hon bodde i gården nr 360 vid Kalendegatan, till vilken hon, som förut nämnts, genom moderns disposition fick nyttjanderätt för livstiden. Behållningen i hennes dödsbo utgjorde 2.183 rdr b:co.
- X. *Johanna Cecilia*, f. 23/9 1768, död i Malmö Caroli förs. 19/12 1846, vigd i Malmö Caroli förs. 7/12 1794 vid garverifaktorn *Christian Peter Kockum*, f. i Malmö Caroli förs. 25/3 1771, död där 16/3 1828³⁷. De ägde och bebodde från och med 1794 *Lorentz Berghs* forna gård nr 358—359.
- XI. *Samuel*, f. 28/2 1771, kofferdikaptan, sedermera lantbrukare, död 2/4 1846, *se tab. 21*.
- XII. *Ebbe Nicolaus*, f. 25/11 1772, död ogift i Malmö Caroli förs. 23/4 1806, begravnen på Caroli kyrkogård. Han ägnade sig tidigt åt handeln, började som bodgosse i moderns affär och blev senare handelsbokhållare. Den 20 november 1802 sökte och erhöll han burskap som handlande i Malmö. Samma år den 25 september köpte han av sin broder *Diedrich* dennes gård nr 304—305 vid Adel-, Kansli- och N. Vallgatorna för 3.000 rdr riksgälds sedlar, bosatte sig där samt övertog samtidigt broderns handelsrörelse i samma hus. Vid hans tidiga död vid ännu icke fyllda 34 år befanns, att tillgångarna uppgingo till 18.777 rdr b:co och skulderna till 18.318 rdr b:co, varför behållningen delad i nio syskonlotter utgjorde 459 rdr b:co. För gården, som såldes på auktion till *Ebbe Berghs* forne handelsbokhållare *Jonas Stähle*, erhöles 2.610 rdr b:co³⁸.

Ebbe Berghs

³⁷ Ang. släkten *Kockum*, *se bil. II* samt Malmö fornminnesförenings minnesskrift 1909—1919, sid. 156 ff.

³⁸ Ang. *Jonas Stähle*, *se not. 51*.

TAB. 6.

PETER BERGH (son av Lorentz Bergh och Anna Maria Gottschick, se tab. 5) föddes i Malmö Caroli församling den 22 juli 1751.

Efter skolgång i Malmö inskrevs Peter Bergh som student vid universitetet i Lund år 1769, där han år 1771 disputerade pro exercitio under professor Lars Johan Colling³⁹. Ej långt därefter torde han ha slagit vetenskapen ur hågen och istället ägnat sig åt handel. Han inträdde nämligen i faderns affär som biträde och kom, då fadern dog i december 1772, att stå i spetsen för denna, vilken i moderns namn fortsattes i oförändrat skick.

Från denna hans levnadsperiod finnes en berättelse om ett äventyr under krigsåret 1788, vilket lätt kunnat medföra svårare följder för honom.



En rysk flotta hade kastat ankar på Köpenhamns redd och hindrade samfärdsel och handel med Sverige. För köpmännen i Malmö var detta ett stort avbräck. Peter Bergh beslöt att trotsa faran och söka tränga genom den ryska bevakningslinjen i och för ett affärsbesök på andra sidan sundet. Med svårighet lyckades han engagera en lots, Jacob Hansson, som åtog sig att forsla honom över till Köpenhamn. Utan att låta sig avskräcka av varningar begåvo sig Bergh och lotsen åstad på den

³⁹ Hans avhandling har titeln: De consuetudinibus mercatorii (Om handelssedvarett). Den innehåller två dedikationer, den ena på latin till kommerserådet Georg Hegardt, den andra på engelska till fadern Laur. Bergh. Den senare är av följande lydelse:

"To my dear Father Master Laur: Bergh, Merchant at Malmoe.

Sir!

There being no filial gratitude that can be more necessary than that paid to a Father of Your Character; You may easely guess how much I am transported of the advantage to show it by the dedication of this small performance.

For the rest I will make it my business to confirm You in the assurance of this filial affections, and with that Your days may be augmented and prosperous. I am with greatest respect Dear Father

Your most obedient Son

P. Bergh."



Södra Björstorp. Planritning daterad 1785. Tillhör disponent C. J. Bergh, Malmö.



Södra Björstorp i vanvårdat skick i början av 1930-talet.

djärva seglatsen. Färden tycktes taga ett gynnsamt förlopp. De lyckades komma fram till närheten av Köpenhamn. Redan trodde resenärerna sig hava undgått ryssarnas uppmärksamhet och vara i säkerhet, då plötsligt en snabbseglande slup stack ut från ett av de ryska örlogsfartygen och inom kort upphann den svenska båten, vilken blev anträd och tagen som god pris. Såväl Bergh som lotsen togos till fånga och fördes ombord på den ryske örlogsmannen.

Händelsen hade iakttagits från Köpenhamns toldbod, och ryktet därom nådde i sinom tid Malmö och de olyckligas familjer. Lotsens släkt och vänner intogos av häftig ovilja mot Bergh och dennes familj. Vilda rykten kringspredos om tilldragelsen. Sinnena blevo dock snart lugnade av det understöd, varmed Berghs anhöriga visade sitt deltagande för lotsens hustru och barn och man hyste ju ännu hopp om de tillfångatagnas utlösning. Det lyckades också senare att mot lösepenning få Bergh fri, men lotsen hördes aldrig mer av⁴⁰.

Den 7 mars 1793 köpte Peter Bergh av sin moder fädernegården

⁴⁰ Här relaterade händelse har återgivits efter A. U. Isberg srs anteckningar. Isberg uppger sig ha hört berättelsen av sin mor och mormor, lotsen Jacob Hanssons dotter resp. hustru.



Interiör från Södra Björstorp: sättugn
från slutet av 1600-talet.

nr 358—359 för 1.166 rdr 32 sk. specie. Sedan modern därpå inflyttat i den henne tillhöriga granngården, tog han i och med sitt giftermål sin bostad i förutnämnda fastighet och bedrev där handelsrörelsen för egen räkning. Samma år i november inlämnade han ansökan om burskap som handlande, varvid magistraten, efter att ha hört handels societeten och stadens äldste, resolverade att, enär Bergh visat god insikt ”i de till handel hörande vetenskaper”, han skulle få burskap efter det han lämnat borgen och avlagt ed. Den 28 april avlade han eden, lämnade borgensförbindelse från handlanden Mathias Gadd samt erhöll borgarbrev. — Han kom emellertid icke att verka länge som köpman i Malmö. Redan den 21 juli 1794 sålde han sin gård till sin systers trolovade, garverifaktorn Christian Kockum, för 1.250 rdr specie. Samma år inköpte han i stället utsockne frälsehemmanet $\frac{1}{2}$ mantal nr 1 Södra Björstorp⁴¹ med tillhörande 5 numrerade hus och en mjölkvarn, allt i Brösarps socken och Albo härad i Kristianstad län för ett pris av 40.000 rdr riksgälds-sedlar eller 6.666 rdr 32 sk. b:co, och han tog nu där sin bostad.

⁴¹ Peter Bergh sökte ej lagfart förrän år 1808 (första uppbudet 29/1), enär sådan på grund av den i hemmanet existerande insockne frälsefriheten icke tidigare kunnat beviljas. — S. Björstorp ägdes på slutet av 1600-talet av ”välborne herr Anthon Morman och välborna jungfru Cecilia Morman”, vilka år 1695 sålde egendomen till sin styvfader löjtnant Dalpil. Bergh köpte egendomen av bruksinspektoren Mikael



Anna Brita Kockum, född Bergh.



Catharina Richter, född Bergh.

En bidragande anledning till flyttningen från Malmö lär ha varit hans giftermål med den frånskilda Christina Ifversson (se nedan). På Södra Björstorp verkade Bergh som lantbrukare hela sin återstående livstid, fjärran från tidens oro. Tidvis bodde han med sin familj i Malmö, först i brödernas hus nr 304—305 vid Adelgatan och senare i systerns hus nr 360 vid Kalendegatan.

Peter Bergh avled på Södra Björstorps gård den 15 november 1818. Dödsorsaken angives hava varit ålderdomsbräcklighet. Han begrovs i Brösarp den 20 november.

Bouppteckningen förrättades efter honom den 25 juni 1819; i denna var Södra Björstorp taxerat till 3.333 rdr 16 sk. b:co. Samtliga tillgångar uppgingo till 11.579 och skulderna till 7.395 rdr b:co.

Peter Bergh vigdes i Malmö S:t Petri församling den 29 maj 1793 vid

Malmström, vilken varit ägare av densamma sedan år 1772 (Albo härads lagf.-prot. 1808 29/1 och 5/5. L. L. A.). Till Malmströms tid hänför sig det i sitt slag säkerligen enastående byggnadssättet. Gården byggdes år 1775 med långor omkring en regelbunden åttkantig gårdsplan. Utåt är den dock sextonsidig, vilket åstadkommit på så sätt, att långornas yttre hörn förenats med kortare väggar. År 1935 härjades delar av stället av våld, men det är numera återuppfört i nära anslutning till den äldre bebyggelsen. Se vidare Gotthard Gustafsson: Södra Björstorp. En gustaviansk herregård med gamla anor. I "Gustavianskt", Stockholm 1932.



Anne-Marie Kockum, född Bergh.



Carolina Damm, född Bergh.

*Christina Ifversson*⁴². Hon var född i Malmö S:t Petri församling den 24 augusti 1768 såsom dotter av tunnbindarmästaren Efraim Ifversson⁴³ och dennes hustru Brita Malm. Christina Ifverssons giftermål med Bergh var hennes andra äktenskap. Hon var först gift sedan den 17 november 1785 med vagnmakaren Peter Stenberg, från vilken hon blev skild jämlikt domkapitlets i Lund beslut den 1 maj 1793⁴⁴.

Det ensliga lantlivet på Södra Björstorp skall icke i så hög grad ha tilltalat Peter och Christina Berghs vackra och levnadsglada döttrar. Av sin nitiska moder fingo de en utmärkt uppfostran till flit och husliga dygder, såsom spinning och vävning. Vid sin andre mans död blev

⁴² Enligt anteckning av Peter Bergh i en bibel, år 1936 tillhörig med. dr Ebbe Bergh i Malmö, skulle vigseln ha ägt rum den 28 maj. Åtskilliga andra anteckningar i denna bibel om data rörande Peter Bergh och hans familj skilja sig mer eller mindre från kyrkoböckerna.

⁴³ Efraim Ifversson (Iwersson) var broder till den ryktbare konstsnickaren Gottlieb I. — Jmf. E. Fischer "Kongl. slottssnickaren och schatullmakaren G. I."

⁴⁴ Lunds domkap. prot. 1/5 1793, § 18, L. L. A. — Christina Ifversson hade i sitt äktenskap med vagnmakaren Peter Stenberg (död 1/1 1809 i Malmö S:t Petri förs.) endast en till vuxen ålder kommen son, nämligen fänriken Olof Ivert Stenberg, som föddes i Malmö S:t Petri förs. 25/9 1787, och som avled på Gärsnäs i mars 1834, och vars fem barn, Albrekt, Carl, Christina, Sofia och Antoinette, levde vid hennes död följande år.

Christina Bergh enligt inbördes testamente i orubbad besittning av fast och lös egendom. Hon bodde på Södra Björstorp till år 1827, då hon bosatte sig hos sin dotter och svärson, garvaren Kockum i Malmö.

Följande år sålde hon jämte övriga sterbhusdelägare efter Peter Bergh Södra Björstorp till svärsonen, dåvarande kaptenen Robert Richter, för en summa av 10.666 rdr 32 sk. b:co enligt köpebrev av den 18 december 1828⁴⁵. Hon avled i S:t Petri församling den 18 juli 1835 av "krampkolik" och begrovs på den numera s. k. gamla kyrkogården i Malmö.

Vid skiftet efter henne utgjorde boets behållning 9.684 rdr 36 sk. b:co. Då hennes avlidne son i första giftet, fänriken O. I. Stenberg, redan i livstiden kommit i åtnjutande av den arvslott, som i annat fall skulle hava tillkommit hans arvingar, fördelades arvet med 1.210 rdr 28 sk. 6 runst. b:co på vart och ett av hennes åtta efterlevande barn i senare giftet.

Barn: födda I i Malmö Caroli förs., II—IX på Södra Björstorp i Brösarps förs.

- I. *Christian*, f. 10/9 1793, handlande, död 25/12 1866, *se tab. 7*.
- II. *Anna Brita*, f. 15/9 1794, död i Malmö Caroli förs. 2/12 1867, g. i Brösarps förs. 30/10 1813 m. godsägaren *J o h a n Daniel* (Jan) Kockum, f. i Malmö Caroli förs. 22/7 1787, död på Bulltofta i Västra Skrävlinge förs. 18/12 1854⁴⁶.
- III. *Lorentz*, f. 11/8 1796, död ogift i Malmö S:t Petri förs. 22/8 1836 av "invärtes slag", begravnen på Malmö gamla kyrkogård. Efter skolgång i Malmö inskrevs han år 1813 som student vid Lunds universitet, där han företrädesvis studerade handelsvetenskapliga ämnen. — Om hans senare levnadsöden är ej mycket känt. År 1822 var han anställd hos landshövdingen greve Axel Gabriel de la Gardie på Maltesholm, antagligen som informator eller sekreterare. Fem år senare gick han i repslagarelära. Sedan han någon tid haft anställning som repslagaregesäll i Köpenhamn, etablerade han sig som repslagaremästare i Malmö, sökte samt erhöi som sådan burskap år 1828. Han bodde i gården nr 297 vid Kalendegatan. Vid skiftet efter honom den 8 mars 1837 befunnos tillgångarna utgöra endast 196 rdr 5 sk. 2 runst. b:co, varemot skulderna belöpte sig till 363 rdr 30 sk. 8 runst. b:co.

⁴⁵ Albo hds lagf. prot. 1829 16/1 (L. L. A.).

⁴⁶ Äng. släkten Kockum, *se bil. II* samt Malmö fornminnesförenings minnesskrift s. 156 ff.

- IV. *Catharina*, f. 14/8 1798, död i Lösens prästgård i Blekinge 5/10 1880, g. i Brösarps förs. 10/3 1821 m. dåvarande kaptenen vid Södra skånska infanteriregementet, senare majoren därstädes, överstelöjtnanten i armén, kommandanten över Kungl. invalidkåren på Ulriksdals slott, RSO, Carl XIV Johans med. Robert Richter, f. i Åbo 26/1 1787, död i Stockholms Maria förs. 30/1 1861⁴⁷.
- V. *Anna Maria* (Anne-Marie), f. 13/11 1799, död i Malmö S:t Petri förs. 18/3 1881, g. i Brösarps förs. 9/6 1823 m. garverifaktorn Lorens Kockum, f. i Malmö Caroli förs. 3/9 1795, död där 21/10 1840⁴⁸. Anne-Marie Kockum hade testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till en fond, benämnd Anne-Marie Kockums donationsfond, av vars avkastning anslag årligen lämnas till en behövande medlem ur vardera släkten Bergh och Kockum.
- VI. *Carolina Fredrika*, f. 3/9 1802, död i Malmö S:t Petri förs. 22/11 1871 av kräfta i levern, g. i Brösarps förs. 30/12 1824 m. kaptenen i armén, uppsyningsmannen vid Malmö tullpackhus Johan Petrus Damm, f. i Stockholm 12/10 1789, död i Malmö S:t Petri förs. 17/12 1845⁴⁸. — Ägde och bebodde först gården nr 628 vid hörnet av Tegelgårds- och Engelbrekts gatorna och sedan gården nr 333 vid hörnet av Adel- och Hamngatorna.
- VII. *Gustaf Fredrik*, f. 9/9 1804, stadskirurg, död 5/6 1868, *se tab. 13*.
- VIII. *EBBE Niclas*, f. 13/9 1807, handlande och fabrikör, död 14/9 1846, *se tab. 18*.
- IX. *Christina*, f. 2/3 1812, död samma dag.

⁴⁷ Makarna Richter hade fem barn. — Robert Richter inköpte år 1828 S. Björstorp (jmf. texten ovan), vilken gård han år 1831 försålde till brukspatronen P. Norlander för 13.333 rdr 16 sk. b:co (Albo hds lagf. prot. 1832 12/1. L. L. A.).

⁴⁸ Makarna Damm hade åtta barn, bland dem redaktören, fil. dr Janne Damm. Denne skrev sig ibland Vandamme under uppgift att släkten stammade från Holland och där burit detta namn.

TAB. 7.

CHRISTIAN BERGH (son av Peter Bergh och Christina Ifversson, se tab. 6) föddes i Malmö Caroli församling den 10 september 1793 och blev döpt samma dag.

Han fick vid 14 års ålder anställning hos handelsmannen C. M. Albrecht och blev fyra år senare anställd hos handelsmannen Henr. Falkman⁴⁹, vilken senare bodde och hade sina affärslokaler i gården nr 217 vid Östergatan; under åren 1812—1817 var han bokhållare hos denne.

Sistnämnda år lämnade Bergh sin tjänst hos Falkman och blev kompanjon med den unge handlanden Pehr Gustaf Barkman⁵⁰. Bergh sökte i det längsta undvika att förvärva burskap på grund av de därmed förenade högre umgälderna, men efter påstötning från magistraten år 1841 fann han sig föranlåten inlämna ansökan därom, vilken genast bifölls.

Handelsbolaget Barkman & Bergh började sin verksamhet samtidigt med Malmö diskonts sammanbrott, således i en tid av allmän penningknapphet och förvirring i näringslivet. De båda kompanjonerna voro emellertid kunniga och driftiga affärsmän, som förstodo att anpassa sin rörelse efter konjunkturerna, och det dröjde ej länge, förrän Barkman & Bergh var ett betydande och ansett affärshus.

Verksamheten bedrevs de första åren i fastigheten nr 372—373 (jmf. not 50 nedan), men redan den 3 juli 1819 inropade Barkman & Bergh på auktion den stora fastigheten nr 352—354, belägen vid Adel-, Kansli- och Kyrkogatorna, vilken i borgmästaren C. C. Hallings (död 1851) memoarer kallas stadens vackraste hus⁵¹. Hela fastigheten betingade ett

⁴⁹ Henrik Falkman (1774—1839), förman för stadens äldste 1808—1817, var en av meddirektörerna i Malmö diskontverk. Ang. Falkmans inblandning i nämnda inrättnings affärer och hans ställning vid den år 1817 timade kraschen, se bl. a. borgmästaren Hallings "Minnen", tryckta i Samlingar, utgivna för de skånska landskapens historiska och arkeologiska förening VII, och "Några minnen" av Alma Falkman i Malmö fornminnesförenings årsskrift 1934.

⁵⁰ P. G. Barkman (1788—1863) hade förut varit biträde hos handlanden Hans Thomas Jacobsson på Stortorget nr 372—373; han övertog Jacobssons handel i nämnda hus år 1817, när denne drog sig tillbaka från affärerna. Barkman blev år 1823 gift med Catharina Christina Möller, dotter av lantränkmästaren Alle Möller och Maria Helena Bergh (se tab. 5). Efter upplösningen av det första handelsbolaget Barkman & Bergh år 1849 startade Barkman en egen rörelse under firma P. G. Barkman.

⁵¹ Ang. dessa fastigheters rika historia, se A. U. Isberg: Malmö stads 600-års jubileum 1319—1919, III, Hotell Tunneln och dess 600-åriga källarlokal, sid. 352 ff. — Barkman & Bergh inköpte fastigheterna på konkursauktion efter handlanden Jonas Ståhle, även han en av förgrundsfigurerna i Malmö diskontverks historia.



Barkman- och berghska gården, hörnet av Adelgatan och Kansligatan (nr 353). Längst till vänster trappgavelhuset, i mitten guvernörshuset med senare tillbyggd trappuppgång med kolonner. Foto 1900 C. V. Roijker.

pris av 12.500 rdr b:co. De nya ägarna erhöilo fastebrev den 2 februari 1820. Efter en del reparationer och ändringar, varvid ny bodingång med portal i den då rådande empirestilen uppfördes i hörnet av Kyrko- och Kansligatorna, kunde kompanjonerna nyssnämnda år förflytta sin handel till den nyförvärvade gården och även själva taga sin bostad där, Barkman i den forna nordlindhska praktvåningen ovanför hörnbutiken och Bergh i guvernörshuset.

Barkman & Bergh var ett typiskt handelshus från tiden före järnvägarnas epok. Vid marknader och andra tillfällen var den stora öppna gårdsplanen mellan bostads- och magasinslängorna till trängsel fylld av vagnar, som transporterat dit den bördiga slättens produkter. Affärer gjordes i så gott som alla förnödenheter med köpmän och allmänhet i Malmö och andra städer, med landsbygdens godsägare och bönder, som sålde sin skörd och täckte sina behov av stadsvaror, samt med storköp-



Christian Bergh
(efter daguerrotyp).

män i Stockholm, Göteborg och utlandet, särskilt i Hamburg, som då ännu dominerade östersjöhandeln⁵².

Vid köpet av fastigheten hade det förut till nr 353 hörande trappgavelhuset åt Adelgatan icke medföljt⁵³. År 1844 köpte herrar Barkman

⁵² Såsom exempel på handelshusets rikhaltiga sortering kan anföras följande annons i Lunds Weckoblad för den 15 september 1850: "Barkman & Bergh försälja i partie och minut: Ryska Formljus, hwhita Waxljus af Svensk tillverkning, Ljustalg, Hamp- och Bomolja, Lin, Hampa, Bomullsgarn, Buldan, nya Säckar, fint och ordinairt Caffé, Söt-, Bitter- och Krakmandel, Norrköpings Hwetemjöl, Perl-, Kross- och Risgryn, Pudersocker, flera sorter Winer, Cognac, Batavia-Arack, Romm, fin Matolja på bouteiller och glas, Capris, med flera waror."

⁵³ Jmf. Isbergs i not 51 anförda arbete, sid. 419.



Stortorget i Malmö år 1857. Berghska huset i mitten, flankerat av residenset till vänster och rådhuset till höger. I bakgrunden S:t Petri kyrka.
Efter litografi av Ludvig Measman.

& Bergh denna byggnad av sockerraffinadören C. A. Hedemann-Gade för ett pris av 4.000 rdr b:co och erhöilo fastebrev därpå den 7 april 1845.

En del år därefter eller den 31 maj 1849 upplöstes i all vänskaplighet på Berghs initiativ det gamla handelsbolaget Barkman & Bergh, varvid den gemensamma egendomen utskiftades⁵⁴. Genom överenskommelse av den 12 mars 1850, intagen den 17 juni samma år i rådhusrättens lagfartsprotokoll, fördelades fastigheten mellan de förutvarande kompanjonerna så, att Barkman erhöil den norra mot Adel- och Kansligatorna vettande delen (den del av 353, som omfattade guvernörshuset och trappgavelhuset) och Bergh den södra delen vid Kyrko- och Kansligatorna (en mindre del av 353 samt 352 och 354 — bl. a. nordlindhiska bostadshuset med hörnbutiken).

⁵⁴ Upplösningen av det första handelsbolaget Barkman & Bergh skall ha tillgått på följande sätt. Bergh, som hade gripits av "självständighetskänslor", vände sig till Barkman och föreslog, att de skulle separera. Däremot hade Barkman ingenting att invända, men han undrade, hur det skulle gå till. Förslaget, att den ene skulle fördela tillgångarna i två hälfter, och att den andre skulle få utvälja sin hälft, gillades. Uppdraget att fördela tillgångarna fick Bergh, men när hans gamle vän Barkman, som var en mycket nobel man, skulle välja, kunde han icke förmås härtill. Slutet blev, att Bergh själv måste bestämma, vilken del av egendomen, som skulle tillfalla honom.

Häri genom kom i berghska familjens uteslutande ägo den gamla märkliga gård, som den ägt del i sedan år 1819, och som den ännu (år 1936) är i besittning av.

Samma år som det ursprungliga handelsbolaget Barkman & Bergh upplöstes, bildade C. Bergh med sin äldste son Peter Bergh ett nytt bolag under samma firmanamn. Då affärslokalerna efter guvernörsgårdens frånskiljande blivit för trånga, uppfördes nu en ny trevånings magasinsbyggnad längs gränslinjen mellan de förut gemensamt brukade fastigheterna, varigenom gårdsplanen delades mitt av. Under sin nya ledning fortsatte handelsbolaget Barkman & Bergh framgångsrikt den stora och lönande rörelsen. Vid denna tid voro husets affärer i spirituosa och viner särskilt livliga. Till förvaringslokaler för de stora förråden av dessa varor hyrdes en del år rådhuskällrarna, vilka ju lågo bra till vid andra sidan av Kyrkogatan.

Huset nr 14 i Östra förstaden inköpte Bergh år 1856 för 14.000 rdr rmt.

Den häftiga världskrisen år 1857, som föregåtts av en följd av gynnsamma år, drabbade Barkman & Bergh jämförelsevis lindrigt. På malmöbörsens uppdrag reste C. Bergh den 2 december detta år jämte några andra delegerade till Hamburg för att försöka upptaga krediter, men då krisen redan lamslagit all affärsverksamhet, misslyckades detta. Någon tid därefter reste Bergh i släde till Stockholm, där han inköpte silver, den tidens betalningsmedel, som efter hemkomsten försändes till Hamburg.

*

Ännu i dessa tider ansågs det för en spannmålshandlande affärsman vara en naturlig sak att vid sidan av sin stadsmannanäring driva jordbruk. Mången förmögen borgare ägde en gård i sin hemstads närhet. Runt omkring Malmö ligga också flera storgårdar, som äro knutna till gamla malmösläkters namn: Petersborg, Bulltofta, Rosengård m. fl. Till dessa hör även herregården Kronetorp (1 mantal nr 1 Burlöv och 5/16 mantal nr 7 Arlööv)⁵⁵ i Burlövs socken, Bara härad, som C. Bergh den 28 januari 1834 för 28.548 rdr 40 sk. b:co inköpte på konkursauktion

⁵⁵ Egendomens ägor ingingo ursprungligen i Burlövs by och blevo genom enskiftet år 1791 i huvudsak samlade till den enhet egendomen nu är. Året därpå fick den namnet Kronetorp efter den dåvarande ägaren löjtnanten Carl Christian Cronsoe. Denne överlät emellertid snart gården till sin broder, den store skånske jorddroten, lantrådet Cornelius Alexander Cronsoe (adlad Sjöcrona); det var han som år 1793 lät uppföra stället nuvarande corps de logis i tvenne våningar i enkel och vacker herrgårdsstil och som åren 1807—1808 lät plantera parken och allén. År 1809 sålde Cronsoe gården till den s. k. vasariddaren, färgerifaktorn Jacob Falkman, vilken efter 15 år överlät den på nämnde Åkerblom.



Kronetorp.

efter förste lantmätaren Jean Åkerblom. För arrenderätten till det nedan omnämnda domkyrko hemmanet Helenelund erlades samtidigt 2.301 rdr 28 sk. b:co.

Intresset för jordbruk hade väl hos Christian Bergh grundlagts under barnaåren på Södra Björstorp. Det utvecklades nu efter förvärvet av Kronetorp, vars areal (220 tunnland) han ökade dels genom att år 1842 av excellensen greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister inköpa utsockne frälsehemmanet 1 mantal nr 9 Nordanå om 94 tunnland för 14.000 rdr b:co, dels genom att år 1856 av Jöns Andersson förvärva kronoskattehemmanet nr 7 Tågarp om 20 tunnland med ett därpå beläget tegelbruk samt tillhörande strandmark om 9 tunnland för 16.666 $\frac{2}{3}$ rdr rmt. Kronetorp blev C. Berghs och hans familjs omtyckta sommarbostad, och hit red han under de övriga årstiderna dagligen för att leda och övervaka gårdens skötsel. På egendomen uppfördes år 1841 en väderkvarn i holländsk stil med 4 par stenar, som fick ett dominerande läge på en höjd invid en ättehög⁵⁶, samt år 1845 ett spannmålsmagasin. I sambruk med Kronetorp låg det arrenderade domkyrko hemmanet 1 mantal nr 5 Nordanå om 84 tunnland, kallat Helenelund, som år 1436 hade donerats till domkyrkan av ärkebiskopen i Lund Peder Lykke.

*

Christian Berghs krafter togos i anspråk även för allmänna angelägenheter.

Redan 1835, året efter förvärvet av Kronetorp, blev han vald till suppleant i Malmöhus läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott. Samma år var han jämte nämndemannen Anders Persson kontraktskommitterad för Burlövs socken. I förvaltningsutskottets protokoll av den 27/2 1845 omnämnes Bergh såsom ledamot av utskottet.

En annan samhällsnyttig inrättning utanför Malmö, för vilken C. Bergh nedlade ett intresserat och fruktbringande arbete, var Torna, Bara och Harjagers härads sparbank i Lund⁵⁷. Bergh medverkade vid sparbankens stiftande år 1848; han valdes då till ledamot av direktionen och till vice ordförande. Bergh kvarstod i direktionen som vice ordförande från 1848 till 1862, då han efter den förste ordförandens, häradshövdingen Nils Lilienberg, avgång inträdde som ordförande, på vilken post han verkade åren 1862—1863.

⁵⁶ Kronetorps kvarn, som på sin tid var den största i Skåne, och som utgör ett tilltalande inslag i landskapsbilden, uppfördes av Chr. Sjöström, känd som en av 1800-talets främsta kvarnbyggare i Skåne.

⁵⁷ Ang. denna sparbank, se Torna, Bara och Harjagers härads sparbank 1848—1923, Lund 1923.



Christian Bergh.



Henriette Bergh, född Kockum.

I sin hemstad betroddes Christian Bergh med flera viktiga offentliga uppdrag. Vid Malmö navigationsskolas stiftande år 1841 utsågs han av magistraten till ledamot av direktionen och blev vid dennas första sammanträde vice ordförande och protokollsförare. Under tiden 1843—1845 var han ledamot av Hall- och manufakturrätten. När kompanjonen P. G. Barkman avgick som förman för stadens äldste, invaldes Bergh som ledamot i denna församling och blev vid det första sammanträdet år 1848 utsedd till dess förman för den följande treårsperioden. Det kan nämnas, att Bergh under denna tid tog initiativet till utarbetandet av ett nytt fullständigt kartverk över stadens ägor, vilket var särdeles av behovet påkallat, enär staden ofta på grund av avsaknaden av exakt kartverk och noggrant fastställda mätningar gått miste om jordägor⁵⁸. Vid valperiodens utgång i början av 1851 lämnade Bergh såväl förmanskapet som institutionen.

Vidare var Bergh ordförande i direktionen för handels societetens väl-

⁵⁸ Detta kartverk blev upprinnelsen till de kända s. k. gårdejordsprocesserna på 1890-talet, vilka ledde till, att bl. a. den till Barkman- & berghska gården sedan gammalt hörande gårdejorden "Sorgenfri", som bestod av 3 tunnland jord med ett mindre bostadshus och en trädgård, år 1894 fick avträdas till staden.



Garnityr med armband, örhängen och brosch av guld med pärlor och emalj, gåva av Oscar I till Henriette Bergh. Tillhör fröknarna Anna och Edla Rydberg, Malmö.



Kråsnål av guld skänkt av Oscar I till Christian Bergh. Tillhör herr Chr. Rydberg, Malmö. Brosch av guld med pärlor, skänkt av Oscar I till Henriette Bergh. Tillhör fröken Hilda Kockum, Rosengård.

görenhetsstiftelse och för den s. k. chaussédirektionen, fullmäktig i handelsföreningen, ledamot i direktionerna för Malmö sparbank och för den då s. k. söndagsskolan eller borgarskolan, numera tekniska yrkesskolan, samt styresman för småbarnsskolan.

Av konung Oscar I år 1848 erbjuden riddartecknet av vasaorden undanbad sig C. Bergh den på den tiden sällsynta utmärkelsen.

*

Christian Bergh ägnade sitt liv åt strängt arbete. Sin största insats gjorde han inom sitt företag, Barkman & Bergh, och det är huvudsakligen hans förtjänst, att detta blev ett av de mera betydande handelshusen i 1800-talets Malmö. Med sin vänsälla och samtidigt myndiga läggning blev han en given medelpunkt icke endast för sin egen familj



Snusdosa av guld med miniatyrmålning av Fredriksborgs slott på emalj, gåva år 1848 av Fredrik VII av Danmark till handlanden Christian Bergh. Tillhör disponent C. J. Bergh, Malmö.

utan även för sina syskon och den stora släkten i övrigt. De tre yngre bröderna Lorenz, Gustaf Fredrik och Ebbe Niclas räckte han vid många tillfällen en hjälpende hand; efter faderns död år 1818 blev han förmyndare för de båda yngsta bröderna. Men även långt utanför släkt- och vänskapskretsen var Bergh högt uppskattad, och det hände ej sällan, att någon av stadens handlande eller hantverkare vände sig till den erfarne köpmannen för att erhålla råd i en eller annan brydsam affärsangelägenhet.

Bland Christian Berghs offentliga uppdrag låg honom småbarnsskolan särskilt om hjärtat. Han hyste ett levande intresse för denna. Hans verksamhet för och omtanke om småbarnen harmonierade väl med det blida och goda väsen, som var ett iögonenfallande karaktärsdrag hos honom. Detta hans intresse slocknade icke. På gamla dagar var det ett kärt nöje för honom att syssla med småbarnsskolans ärenden. Endast några dagar före sin död var han närvarande i skolan vid den sedvanliga julexamen.

*

Christian Bergh gifte sig i Malmö Caroli församling den 10 december 1820 med sin kusin *Henriette Kockum*. Hon var född i Malmö Caroli församling den 21 april 1798 och var dotter av garverifaktorn Christian Peter Kockum och hans maka Johanna Cecilia Bergh



Hilda Kockum, född Bergh.



Alfred Bergh.

(jmf. tab. 5). Henriette Bergh var en dugande husmor, som kraftfullt uppfostrade de många barnen, och som skötte både lanthushållet på Kronetorp och det stora hushållet i staden, där bokhållarna efter tidens sed åto vid "patrons" bord. Hennes förmåga sattes på prov icke minst den i utrikespolitiskt hänseende orosfyllda, men i Malmö festliga och glada sommaren 1848, då hon i sitt hem en längre tid fick vara värdinna åt Oscar I och Fredrik VII av Danmark, och då den svenska arméns högkvarter var förlagt till Kronetorp⁵⁹. Makarna Bergh deltog livligt i sällskapslivet och voro bl. a. medlemmar av Stora amaranterordens övningsamhälle⁶⁰ (hon sedan 1812 och han sedan 1814) och av Knuts-gillet. Efter ett långt och lyckligt äktenskap avled Henriette Bergh i Malmö S:t Petri församling den 6 september 1864. Bouppteckningen upprättades den 28 mars påföljande år. Vid förrättningen företeddes ett inbördestestamente mellan makarna, vilket av samtliga arvingar godkändes, varför boet icke skiftades.

⁵⁹ Se härom Ulla Bellander: Illustrerade bilder ur 1800-talets Malmö, Malmö 1914.

⁶⁰ Ang. Stora amaranterordens övningsamhälle i Malmö, se minnesskriften till 100-årsjubileet, Malmö 1911.



Edla Bergh.



Mina Bergh.



Anne-Sofie Bergh.



Jetten Rydberg, född Bergh.



Nathalia Bergh.

Christian Bergh avled i hjärnblödning i Malmö S:t Petri församling den 25 december 1866 och begrovs på Malmö gamla kyrkogård. — Boets nettobehållning i Malmö utgjorde enligt bouppteckning, förrättad den 4 juni 1867, 81.014: 13 rdr rmt. Härjämte fanns enligt bouppteckning i Bara härad egendomen Kronetorp med inventarier värderad efter avdrag av skulderna till 116.227: 40 rdr rmt.

Barn: födda i Malmö S:t Petri förs.

- I. *Christina*, f. 1/1 1822, död i Malmö S:t Petri förs. 6/7 1841 av "hektik" (lungrot).
- II. *Peter*, f. 2/9 1823, handlande och disponent, död 14/1 1903, *se tab. 8.*
- III. *Hilda Cecilia*, f. 23/5 1825, död i V. Skrävlinge förs. 20/3 1906, g. i Burlövs förs. 1/10 1851 m. godsägaren, KVO 1:a kl. Peter Kockum, f. i V. Skrävlinge förs. 25/1 1821, död där 6/2 1891⁶¹. Makarna Kockum ägde och bebodde Rosengård och Lindholmen.

⁶¹ Ang. släkten Kockum, *se bil. II* samt Malmö fornminnesförenings minnesskrift 1909—1919, sid. 156 ff.

- IV. *Alfred Eduard*, f. 20/5 1827, död ogift på Kronetorp i Burlövs förs. 7/1 1896. Efter studier i bl. a. Hillska skolan på Barnängen vid Stockholm 1839—1844 och lantbruksstudier i Danmark blev han bokhållare hos handelsbolaget Barkman & Bergh. Efter faderns död år 1866 inträdde han som kompanjon i bolaget och intogs den 30 november 1867 i Malmö yrkesregister som handlande. Åren 1868 och 1869 var han revisor i Manufakturaktiebolaget i Malmö. Alfred Bergh var en enstöringsnatur, vars håg stod till annan sysselsättning än köpenskap, varför han enligt överenskommelse den 13 augusti 1878 utlöstes ur handelsbolaget. Samtidigt utlöste han och hans ogifta systrar brodern Peter från de 3/8 av Kronetorp, som denne då ägde. Från denna tid slogo sig Alfred Bergh och hans fyra ogifta systrar ned på Kronetorp, vilket han skötte för deras gemensamma räkning med intresse och duglighet. Samma år A. E. Bergh dog, tilldelades Kronetorp statens hederspris för nötboskap vid allmänna lantbruksmötet i Malmö. Han valdes till kyrkovärd i Burlövs församling år 1881 samt till kyrko- och skolråds-kassör 1884 och var vid sin död ledamot av byggnadskommittén för Burlövs nya kyrka.
- V. *Anna Sofia* (Anne-Sofie), f. 16/12 1829, död ogift på Kronetorp i Burlövs förs. 26/2 1913, ägde del i Kronetorp. Den tillbakadragna men mångsidigt bildade och dugliga Anne-Sofie Bergh förestod länge med hjälp av en husmamsell lanthushållet på Kronetorp, tills sjukdom bröt hennes krafter.
- VI. *Edla Charlotta*, f. tvilling 23/4 1832, död ogift på Kronetorp i Burlövs förs. 21/11 1920, ägde del i Kronetorp. Edla Bergh, som gärna rörde sig i sällskapslivet, var mycket godhjärtad och utövade i tysthet välgörenhet.
- VII. *En son*, dödfödd tvilling, 23/4 1832.
- VIII. *Carl Gustaf*, f. 18/10 1834, död i Malmö S:t Petri förs. 24/9 1837 av "inflammation", begravnen på Gamla kyrkogården.
- IX. *Christian* } födda tvillingar 9/7 1836, döda samma dag, begravna
 X. *Wilhelm* } på Gamla kyrkogården.
- XI. *Emilia Wilhelmina* (Mina), f. 26/5 1838, död ogift på Kronetorp i Burlövs förs. 31/7 1921, ägde del i Kronetorp, som hon förtjänstfullt skötte åren 1896—1921. Hon var ledamot av byggnads-



Gårdsinteriör från Kronetorp.

kommittén för Burlövs nya kyrka från år 1896 till år 1899, då kyrkan invigdes. Mina Bergh var en energisk, representativ, med klart förstånd och konstnärliga intressen utrustad kvinna, omtyckt av gårdens folk. Omedelbart efter hennes död gjordes Kronetorp skuldfritt genom inlösande av den återstående bottenin-teckningen.

XII. }
XIII. } Två dödfödda tvillingdöttrar 6/9 1839.

XIV. *Henriette* (Jetten), f. 3/1 1841, död i Malmö S:t Petri förs. 25/3 1921, g. i Burlövs förs. 20/11 1872 m. godsägaren *Otto* Wilhelm Rydberg, f. i Malmö S:t Petri förs. 20/11 1844, död där 12/8 1924⁶².

XV. *Josephina Nathalia*, f. 27/11 1842, död ogift på Kronetorp i Burlövs förs. 10/3 1926, ägde och bebodde Kronetorp. Tillsammans med sina systrar förstod hon att göra fädernegården till en upp-

⁶² Otto Rydberg var broder till kungl. målaren Gustaf Rydberg, som var en ofta sedd gäst på Kronetorp, och som där på 1860-talet målade sina första realistiska tavlor med skånska motiv.

skattad samlingspunkt för nära och avlägsna släktingar. Efter Nathalia Berghs bortgång fördelades det gamla vackra boet på Kronetorp bland syskonbarnen, och gården försålde⁶³. Därmed upplöstes det hem, som år 1820 grundats av Christian Bergh och Henriette Kockum, och som i över hundra år sammanhållits av kärlek och pietetsfull tradition.

⁶³ Efter Nathalia Berghs frånfälle år 1926 tillföll Kronetorp genom arv och testamente hennes syskonbarn och syskonbarnbarn. En tredjedel erhöll brodern Peter Berghs gren (se tab. 8), en tredjedel systemen Hilda Kockums barn (Jan, Christian, Berndt, Ida, Hilda och Julius Kockum, Ellen Dieden och Hanna Rietz) samt en tredjedel systemen Henriette Rydbergs barn (Christian, Anna, Edla och Elise Rydberg). Redan den 4 oktober 1926 sålde dessa egendomen till advokaten Wilhelm Andersson, som därpå erhöll lagfart den 7 februari 1927. Denne överlät omedelbart stället på ingenjören H. Uldal-Jørgensen, som alltjämt (år 1936) är dess ägare.

TAB. 8.

PETER BERGH (son av Christian Bergh och Henriette Kockum, se tab. 7) föddes i Malmö S:t Petri församling den 2 september 1823. I sin ungdom önskade Peter Bergh bliva ämbetsman, men på faderns önskan valde han fäderneyrket. Efter skolgång under åren 1837—1841 i Hillska skolan på Barnängen vid Stockholm genomgick han handelsinstitut i Köpenhamn och erhöll därefter anställning i ett ansett köpenhamnsföretag vid namn Friedr. C. Petersen. Sedan han sålunda förvärvat teoretiska och praktiska kunskaper, antogs han i tjänst hos handelsbolaget Barkman & Bergh. Inom kort eller den 1 juni 1849 blev han vid 26 års ålder av fadern upptagen till kompanjon i det nya bolag, de tillsammans bildade med bibehållande av det gamla firmanamnet. Den 20 augusti samma år erhöll han burskap som handlande.

Efter faderns plötsliga frånfälle juldagen 1866 övertog Peter Bergh chefskapet för Barkman & Bergh och skötseln av Kronetorp. Jämte den yngre brodern Alfred, som samtidigt inträdde som kompanjon i bolaget, utlöste han sina sex systrar ur företaget och ur gården vid hörnet av Kyrko- och Kansligatorna. Peter Bergh övertog de två gifta systernarnas andelar i Kronetorp.

En uppdelning av de båda brödernas verksamhetsfält skedde år 1878. Alfred Bergh utträdde ur Barkman & Bergh och övertog tillsammans med sina fyra ogifta systrar brodern Peters tre åttondelar av Kronetorp. Peter Bergh blev härmed ensam innehavare av familjeföretaget och ägare av den då ännu s. k. Barkman- & berghska gården (fastigheten nr III i kvarteret 43 Svanen — gammalt nr 352 och 354 samt en mindre del av 353). Han bedrev några år från 1875 under firma Malmö nya mejeri mejeriverksamhet och mjölkförsäljning från gårdarna Kronetorp, Rosengård, Bulltofta m. fl. År 1886 lät han nedriva ett gammalt skröpligt tvåvånings magasins- och bostadshus vid Kyrkogatan (nr 352), där hans syskon tidigare haft sin vinterbostad, och i dess ställe uppföra ett fyrvånings bostadshus efter ritningar av sedermera stadsarkitekten Salomon Sörensen.

Redan vid slutet av 1870-talet var det nödvändigt att förändra Barkman & Berghs verksamhet. De snabbare kommunikationerna och den nya näringslagstiftningen hade medverkat till att förändra det ända sedan medeltiden bestående ekonomiska förhållandet mellan stad och



Peter Bergh.

landsbygd. De gamla handelshusen nödgades uppgiva sin mångsidiga verksamhet och specialisera sig på ett mindre antal likartade affärgrenar. Denna utveckling påskyndades av den svåra kris, som rådde i det ekonomiska livet i vårt land under slutet av 1870-talet, och som blev inledningen till den långvariga depressionen under 1880-talet. Barkman & Berghs detaljhandel överläts till annan person år 1878, när Alfred Bergh drog sig ur företaget. Grosshandeln inskränktes till att omfatta huvudsakligen mjöl, delikatesser, specerier och viner. I stället verkade Barkman & Bergh som agenter för in- och utländska företag; bl. a. bedrevs under en del år bankirverksamhet såsom ombud för ett bankirhus i Milano och innehades en tid generalagenturen för Sverige för Mann-



Gårdsinteriör från berghska gården vid Kyrkogatan.

Foto: Ohm 1936.

heimer Seeversicherungs Gesellschaft. Dessa nya verksamhetsgrenar förmådde dock icke uppväga den oundvikliga minskningen i handeln med landsbygden. Vid sin sida i ledningen för Barkman & Bergh hade P. Bergh från år 1879 sin äldste son Edward, som då hemkallats från utrikes vistelseort för att biträda sin fader, och som år 1887 upptogs till kompanjon.

Tillbakagången av Barkman & Berghs rörelse påskyndades därav, att Peter Berghs tid och krafter i allt större utsträckning togos i anspråk av ett annat företag. Han hade år 1875 blivit invald i styrelsen för Manufakturaktiebolaget i Malmö⁶⁴, i vars stiftande på sin svärfar C. J. Kocks initiativ han själv tjugo år tidigare deltagit, och för vilket företag även hans fader, C. Bergh, varit verksam. Manufakturaktiebolagets dåvarande disponent, Gust. Flensburg, var sjuklig, och P. Bergh ersatte honom vid upprepade tillfällen under år 1878. Följande år avled Flensburg, och Bergh utsågs till disponent för bolaget, vars bomullsspinneri då omfattade ca 15.000 spindlar och sysselsatte över 150 arbetare. Peter Bergh

⁶⁴ Om detta industriföretag, i vilket numera fyra generationer av släkten Bergh varit verksamma, se Th. C. Bergh: Manufakturaktiebolaget i Malmö, 1855—1950, Malmö 1951.



Peter och Christine Bergh i sitt Stora förmak.



Christine Bergh, född Kock.



Edward Bergh i Angola år 1892.

var nu 55 år gammal, men han satte sig snart in i sitt nya arbete. Det var en svår uppgift, som förelåg honom, nämligen att hävda sitt bolag i den hårda konkurrensen särskilt under 1880-talets svåra depressionsår. Under hans 18 år som disponent ökades spinneriet emellertid med över en tredjedel, en vaddfabrik nyanlades, maskinerna höllos ständigt i gång, och aktieägarna fingo en genomsnittlig årsutdelning av över 5 procent.

Sedan sonen Edward år 1890 åter bosatt sig utomlands, räckte den snart sjuttioårige P. Berghs krafter ej till att sköta såväl spinneriet som Barkman & Bergh. Det senare företaget förde en alltmera tynande tillvaro, tills det slutligen år 1891 helt nedlades. Vid 74 års ålder drog sig P. Bergh från chefskapet för Manufakturaktiebolaget i Malmö i och med utgången av år 1897, och han efterträddes som disponent av sin andre son, Carl Jöran.

Liksom sin fader intresserad för jordbruk köpte Peter Bergh på gamla dagar år 1899 (och delvis år 1902) egendomen Bergdala i S. Mellby socken av Kristianstad län (nr 14 Svinaberga m. m.) för kr 53.000, för vilken gårds förkovran han varmt nitälskade.

Av kommunala och privata uppdrag, som anförtrotts Bergh, kan här



Edward Bergh.



Augusta Bergh, född Areskoug.

nämnas följande. Han var ordförande i styrelserna för Handelsklassens understödsstiftelse och för Malmö bomullsväveri aktiebolag, vice ordförande i styrelsen för Malmö utskänkingsaktiebolag och ledamot av byggnadsnämnden samt av styrelserna för Malmö sockerfabriksaktiebolag och Malmö nya ångbåtsaktiebolag.

Peter Bergh var en dugande men försynt och tillbakadragen man, som ej älskade offentligt framträdande. Av alla, som kommo i närmare beröring med honom, var han högt värderad för sitt blida, flärdlösa och vänsälla väsen.

Han avled i Malmö S:t Petri församling den 14 januari 1903 och begravs på Malmö gamla kyrkogård.

*

År 1852 den 20 augusti ingick Peter Bergh äktenskap i Malmö Caroli församling med *Christine Charlotte Kock*. Hon var född i Malmö Caroli församling den 15 augusti 1833 och var dotter av Malmö stadsfullmäktiges förste ordförande, den rike handlanden Carl Jöran Kock och dennes hustru Christine Charlotte Areschoug. Christine Bergh hade ärvt sin faders kraftfulla vilja och blev en duglig husmor.



Ludvig Bergh.

Familjen tillbragte somrarna först på Kronetorp, sedan på "gårdejorden" Sorgenfri och de sista åren på Bergdala. Peter och Christine Bergh förunnades en lång och lycklig sammanlevnad, och år 1902 fingo de fira sitt guldbryllup i kretsen av barn och barnbarn.

Efter mannens död blev Christine Bergh på grund av inbördes testamente mellan makarna ägare av gården i Malmö och av Bergdala. I den gamla malmögården bodde hon till sin död, vilken inträffade den 16 januari 1914.

Barn: födda I på Kronetorp i Burlövs förs., II—IX i Malmö S:t Petri förs.

- I. *Carl Edward*, f. 22/8 1853, blev efter fullbordad utbildning bokhållare hos handelsbolaget Barkman & Bergh. Redan vid 19 års ålder begav han sig emellertid till Sydafrika, där han kom att vistas under pionjärtiden. I Damaralandet for han med sina stora vagnar, fyllda med varor och förspända med ända till ett tjugotal oxar, på strapatsrika affärs- och jaktfärder till avlägsna trakter, där infödningarna ibland aldrig förr sett en vit man. Efter åtta års vistelse i Afrika återvände han, som ovan nämnts, år 1879 till Malmö för att delta i skötseln av Barkman & Bergh



Ellen Aspelin, född Bergh.



Ninni Hommerberg, född Bergh.



Hedvig Areskoug, född Bergh.



Vivi Kruse, född Bergh.

och upptogs år 1887 av sin fader till kompanjon. Men redan år 1890 gjorde han sin andra afrikaresa, denna gång till Angola i Sydafrika, varest han ägnade sig åt boskapsskötsel till år 1903. När fadern avled kort efter hans andra hemkomst till Malmö, övertog han egendomen Bergdala på arrende. Denna köpte han år 1914 av moderns dödsbo och innehade till år 1922. De sista åren av sitt liv vistades han om vintrarna vid Rivieran eller på Kanarieöarna och bodde om somrarna i Kivik. Edward Bergh hade en uppskattad förmåga att levande och humoristiskt skildra sina ovanliga upplevelser i de svartas världsdel. Han avled i S. Mellby förs. 12/6 1934. G. i Kristianstad 14/5 1906 med *Augusta Areskoug*, f. i Ystad 17/8 1868, dotter av fabriksidkaren *Magnus Holger Areskoug* och *Sofie Schwabe*. Fru *Augusta Bergh* äger och bebor villa *Skogshyddan* i S. Mellby förs.

- II. *Christian Ludvig*, f. 29/3 1856, handelsbokhållare, död i Malmö S:t Petri förs. av lungsjuka 14/2 1876.
- III. *Hilda Elvira*, f. 3/9 1857, död i Malmö S:t Petri förs. 8/6 1861.
- IV. *Ellen Henriette*, f. 17/8 1859, död i Simrishamn 17/7 1932, g. i Malmö S:t Petri förs. 18/6 1892 m. genremålaren *Karl Johan Wilhelm Louis Aspelin*⁶⁵, f. i Dädesjö förs. i Kronobergs län 28/4 1857, död i Lund 9/4 1932. Makarna *Aspelin* ägde och bebodde villa *Solbacken* i S. Mellby förs.
- V. *Caroline* (Ninni), f. 31/5 1861, g. i Malmö S:t Petri förs. 11/6 1886 m. vice häradshövdingen *Erlend Christian Hommerberg*⁶⁶, f. i Malmö Caroli förs. 12/6 1859, död i Malmö S:t Petri förs. 28/10 1934. Fru *Ninni Hommerberg* äger och bebor villa *Haga* i Malmö och sommarvilla i Falsterbo.
- VI. *Ida Hedvig Charlotta*, f. 4/4 1863, idkade några år konststudier, g. i Malmö S:t Petri förs. 26/8 1905 m. n. v. innehavaren av det areskougska fideikomisset, agronomen *Ulrik Areskoug*⁶⁷, f. i Ystad 24/1 1870. De äga *Skogsdala gård* samt äga och bebo villa *Ulriksdal*, båda i S. Mellby församling.
- VII. *Carl Jöran*, f. 30/3 1865, disponent, se tab. 9.

⁶⁵ En son till makarna är docenten vid Lunds universitet *Gunnar Aspelin*. Ang. släkten, se *Elgenstierna: Svenska släktkalendern*.

⁶⁶ Ang. släkten *Hommerberg*, se *Carl Sjöström: Skånska nationen 1835—1889*.

⁶⁷ Ang. släkten *Areskoug*, se *Elgenstierna: Svenska släktkalendern*.

VIII. *Christian*, f. 8/2 1868, ingenjör, se tab. 11.

IX. *Hilda Elvira* (Vivi), f. 5/5 1872, studerade vid konstakademien i Köpenhamn, g. i Malmö S:t Petri förs. 17/3 1899 m. fil. doktorn *John Erik Kruse*⁶⁸, f. i Malmö Caroli förs. 13/10 1865, död i Djursholm 16/7 1914. Doktorinnan Kruse äger och bebod villa Rosentorp i Djursholm.

⁶⁸ Ang. släkten Kruse, se Elgenstierna: Svenska släktkalendern.

TAB. 9.

C A R L JÖRAN BERGH (son av Peter Bergh och Christine Charlotte Kock, se tab. 8) föddes i Malmö S:t Petri församling den 30 mars 1865.

Efter studier vid Malmö högre elementarläroverk åren 1874—1881, vid handelsskolor i Tyskland åren 1881—1882 och i England åren 1882—1883 fick han den 1 oktober 1883 anställning som bokhållare vid Manufakturaktiebolaget i Malmö. Sedan han i två år innehaft denna befattning, begav han sig åter till utlandet för att förvärva ytterligare merkantila insikter. Han erhöll först plats hos Mannheimer Seeversicherungs Gesellschaft, Barkman & Berghs affärsförbindelse, där han stannade till år 1888. Sistnämnda år reste han till Förenta staterna, där han verkade i sju år dels som kassör i ett affärsföretag, dels som självständig affärsman.

Hemkommen från dessa utbildningsresor tog C. J. Bergh initiativet till bildandet av Götafors aktiebolags spinnerier i Mölndal, vilket skedde i samarbete med hans fader Peter Bergh och vice häradshövdingen Marcus Wallenberg i Stockholm, och han var detta bolags förste disponent åren 1895 och 1896. I januari 1897 utsågs han till biträdande disponent vid Manufakturaktiebolaget i Malmö. Ordinarie disponent blev han vid det därpå följande årsskiftet. Invald i styrelsen år 1898 blev han dess vice ordförande år 1906 och dess ordförande år 1933.

Under C. J. Berghs ledning har Manufakturaktiebolaget i Malmö genomgått en betydande utveckling i både industriellt och finansiellt hänseende. Hans första uppgift blev att flytta spinneriet till nybyggda lokaler i Södra förstaden, där en tomt inköpts, som var stor nog för fortsatt utveckling. Sedan dess har spinneriet betydligt utvidgats och moderniserats, ett väveri och ett färgeri ha uppförts, sedan Malmö bomullsväveriaktiebolag inköpts år 1905, och slutligen anlades år 1915 en trikåfabrik, vilken år 1927 efter övertagandet av Svenska tricofabriksaktiebolaget i Malmö utvidgades och flyttades över i en nyuppförd byggnad. Antalet vid bolaget anställda personer överskrider numera tusentalet.

Bergh har även varit verksam i några andra textilföretag, bl. a. Aktiebolaget J. Perssons eftr., i vars styrelse han sedan år 1908 är medlem och sedan år 1933 ordförande, och Aktiebolaget Brännö, i vilket han var verkställande direktör och styrelseledamot sedan 1912 och styrelsens



Carl Jöran Bergh.

ordförande sedan 1933. År 1935 trädde sistnämnda bolag i likvidation, nedlade verksamheten i sin textilfabrik i Torups socken i Halland och överlät rörelsen till Manufakturaktiebolaget i Malmö.

I bomullsfabrikernas samorganisationer och i textilindustriens arbetsgivareorganisation har C. J. Bergh med stort intresse deltagit. Åren 1915—1921 samt 1926—1934 var han bl. a. ledamot av Svenska bomullsfabrikantföreningens styrelse, under den sistnämnda perioden tjänstgjorde han också såsom vice ordförande. Han deltog i grundandet av Sveriges textilindustriförbund år 1907 och blev från början ledamot av dess överstyrelse och ordförande för södra kretsen. Från dessa funktioner avgick han år 1932.



Berghska gården: interiör från Stora förmaket, vilken bibehållits i stort sett oförändrad sedan 1860-talet. Foto: Ohm 1936.

Vid världsbomullskongressen i New Orleans år 1919 var han svenska statens representant, och han företrädde åren 1919—1921 den svenska bomullsindustrien i bomullsfabrikantassociationernas internationella kommitté.

Genom sin bror Christian Bergh fick C. J. Bergh tidigt intresse för den elektriska branschen. År 1897 inträdde han i dennes företag, och de bildade tillsammans ett bolag under firma Chr. Bergh & Co., elektroteknisk byrå, ur vilket C. J. Bergh utträdde år 1909 i samband med företagets omorganisation till aktiebolag. Samarbetet mellan bröderna återupptogs år 1920, då ett nytt företag grundades under firma Christian Bergh, elektrisk entreprenörbyrå.

Efter den svåra krisen år 1921, då bl. a. Sydsvenska kreditaktiebolaget i Malmö måste reorganiseras, inträdde C. J. Bergh som vice ordförande i styrelsen för det nybildade Aktiebolaget sydsvenska banken, på vilken befattning han kvarstannade till år 1926. Han valdes till suppleant i styrelsen för Skånska inteckningsaktiebolaget år 1922, blev ordinarie ledamot två år senare och styrelsens ordförande år 1932. I styrelsen för Helsingborgs intecknings aktiebolag blev han år 1935 vice ordförande.



Berghska gården år 1936.

Foto Ohm.



Elsa Bergh, född Wallenstrand.



Elsie Cavalli, född Bergh.



Lennart Bergh.



Märtha Malmros, född Bergh.



Gudrun Doležel, född Bergh.



Ingegerd Bergh.

Bland övriga företag, i vilka C. J. Bergh är eller varit verksam, må nämnas följande. Aktiebolaget korsettfabriken Spirella (styrelsens ordförande från bolagets bildande år 1921), Aktiebolaget Ljungskogens strandbad (styrelseledamot år 1918, ordförande år 1925) samt Aktiebolaget G. & L. Beijer (styrelseledamot och vice ordförande åren 1922—1923).

I likhet med sin fader har Carl Bergh hållit sig på avstånd från all politisk verksamhet. Han har ej heller velat mottaga några kommunala uppdrag. RVO år 1925.

Av sin moders sterbhus köpte han år 1918 det gamla numera s. k. berghska huset vid hörnet av Kyrko- och Kansligatorna, där han året förut tagit sin bostad. Han äger sedan 1906 villa i Ljunghusen.

Bergh gifte sig den 29 december 1897 i Malmö S:t Petri församling med *Elsa Sophia Emilia Wallenstrand*, född i Malmö S:t Petri församling den 25 oktober 1878 och dotter av föreståndaren för Malmö navigationsskola, kaptenlöjtnanten *Axel Emil Wallenstrand* och *Fanny Emilie Christine Westerdahl*⁶⁹.

⁶⁹ Fru Fanny Wallenstrand var dotter av premiärlöjtnanten Otto Westerdahl, som var Malmö navigationsskolas förste föreståndare, och som till efterträdare fick sin svärson Axel Wallenstrand.

Fru Elsa Bergh är sedan år 1921 ledamot av styrelsen för Föreningen tjänarinnehemmet i Malmö och var ledamot av styrelserna för Föreningen Malmö barnkrubbor åren 1923—1933 och för Malmö barnsjukhus åren 1925—1932.

Barn: födda I—III i Malmö S:t Petri förs., IV—VI i Malmö S:t Pauli förs.

- I. *Elsie*, f. 26/10 1898, g. i Malmö S:t Petri förs. 29/12 1922 m. fil. doktorn, jur. kand., RDDO Hans Cavalli⁷⁰, f. i Malmö S:t Petri förs. 20/11 1892.
- II. *Lennart Carl*, f. 7/11 1899, student i Lund 1919, studier i England 1921 och vid handelshögskolan i Stockholm 1921—1923. Efter att hava varit tjänsteman vid Manufakturaktiebolaget i Malmö åren 1923—1925 utsågs han år 1926 till kassör vid Aktiebolaget J. Perssons eftr. Inom detta företag blev han år 1927 kontorschef samt år 1933 ledamot av styrelsen och verkställande direktör. I Aktiebolaget Brännö var han styrelseledamot åren 1927—1935, och han är sedan 1935 suppleant i styrelsen för Malmö köpmannaförening.
- III. *Thorsten Christian Howard*, f. 1/10 1901, konsul, *se tab. 10*.
- IV. *Märtha*, f. 5/10 1904, g. i Malmö S:t Petri förs. 4/12 1926 m. köpmannen Bror Åke Malmros⁷¹, f. i Trälleborg 28/8 1900.
- V. *Gudrun*, f. 26/2 1907, g. i Malmö S:t Petri förs. 29/12 1929 med majoren vid tjeckoslovakiska flygvapnet Miloslav Leodegar Doležel, f. i. Bystřice pod, Ilostýnen, 2/10 1894.
- VI. *Ingegerd*, f. 1/9 1913.

⁷⁰ Ang. släkten Cavalli, *se* Elgenstierna: Svenska släktkalendern.

⁷¹ Åke Malmros är sonsons son till Sophia Malmros, f. Bergh, *se* tab. 20. — Ang. släkten, *se* Elgenstierna: Svenska släktkalendern.



Thorsten Bergh.



Brita Bergh, född Nilsson-Ehle, med
Carl Herman Bergh.

TAB. 10.

THORSTEN CHRISTIAN HOWARD BERGH (son av Carl Jöran Bergh och Elsa Sophia Emilia Wallenstrand, se tab. 9) föddes i Malmö S:t Petri församling den 1 oktober 1901. Student i Lund 1919, filosofie kandidat 1922, juris kandidat och e. o. hovrättsnotarie 1929. Företog utländska studieresor under 1920-talet. Var under studentåren i Lund bl. a. förman för studentkårens interakademiska utskott (1925—1926), sekreterare för Sveriges förenade studentkårer (1928—1929) och en av vice presidenterna i Internationella studentkonfederationen CIE (1925—1927).

År 1930 antogs Th. C. Bergh till tjänsteman vid Manufakturaktiebolaget i Malmö, blev följande år lagerchef hos Aktiebolaget Brännö, Brännögård, återvände år 1932 till det förstnämnda bolaget som chefsassistent och blev där år 1935 vice verkställande direktör. Ledamot av styrelsen för Manufakturaktiebolaget sedan år 1932.

Han har författat den år 1931 utgivna minnesskriften "Manufakturaktiebolaget i Malmö 1855—1930".

Inom Sveriges textilindustriförbund blev Bergh år 1932 ledamot av styrelsen för södra kretsen och år 1934 suppleant till överstyrelsen. Sistnämnda år utsågs han till ledamot av styrelsen för Svenska bomullsfabrikantföreningen. Bergh är suppleant till styrelserna för Malmö fornminnesförening (1932) och för Skånska inteckningsaktiebolaget (1934).

Han utnämndes år 1934 till fransk konsularagent i Malmö. R. Rum. S. O.

Den 17 juli 1931 blev Thorsten Bergh gift i Svalövs församling med *B r i t a Sofia Elisabeth Nilsson-Ehle*, f. i Svalövs församling den 20 juli 1908, studentexamen i Lund 1927, dotter av professorn vid Lunds universitet, föreståndaren för Sveriges utsädesförening i Svalöv, KNO 1:a kl. Nils H e r m a n Nilsson-Ehle och S i g n e Laura Amalia Romberg.

Son:

Carl Herman, f. i Malmö S:t Petri förs. 4/5 1932.

TAB. 11.

CHRISTIAN BERGH (son av Peter Bergh och Christine Charlotte Kock, se tab. 8) föddes i Malmö S:t Petri församling den 8 februari 1868.

Efter studentexamen i Malmö år 1887 inskrevs han vid den ansedda Tekniska högskolan i Hannover, där han avlade avgångsexamen år 1891. Sin utbildning kompletterade han under vistelser i England (1891—1892) och i Förenta staterna (1892—1893).

Återkommen till Malmö år 1893 började Christian Bergh sin verksamhet i den elektriska branschen, som var hans huvudintresse. De första två åren var han associerad med ingenjören Emil Richter, men år 1895 startade han under firma Chr. Bergh, elektroteknisk byrå, egen rörelse, vilken förlades till den berghska gården.

Vid denna tid fanns i Malmö endast ett privat elektricitetsverk (i Engeströmska gården vid Södergatan), som ägdes av Malmö elektriska belysnings aktiebolag, och som var fullt belastat, så att ansökningar om ökad anslutning ej kunde beviljas. Chr. Bergh, som givetvis för sin rörelse var beroende av elektricitet för att kunna prova lampor och motorer samt för reklam, anlade år 1896 ett mindre elektricitetsverk, vilket bestod av en från Gebr. Körting i Hannover inköpt gasmotor kombinerad med en likströmsdynamo samt ett ackumulatorbatteri för nattbelysning, och vilket inmonterades i ett rum i magasinsbyggnaden till den berghska gården. Härifrån levererades ström till belysning och kraft först till abonnenter inom kvarteret Svanen och, sedan tillstånd erhållits av drätselkammaren att framdraga luftledningar inom vissa delar av staden, även till abonnenter i andra kvarter. Den lilla kraftstationens kapacitet ökades, då samkörning åstadkommits medelst en i fastigheten XXXIX kv. 17 Ellenbogen vid Djeknegatan för ändamålet uppsatt lokomobil, men den blev likväl inom kort fullt belastad.

Planer uppstodo år 1897 på att anlägga ett stort elektricitetsverk, som kunde förse hela staden med elektricitet. I samarbete med Svenska handelsbanken och det ovannämnda tyska maskinföretaget Gebr. Körting, som tillförsäkrades rätten att leverera det elektriska maskineriet och utrustningen, förvärvade Chr. Bergh och hans broder C. J. Bergh dels aktiemajoriteten i Malmö elektriska belysnings aktiebolag, dels av Malmö stad en för ändamålet lämplig tomt. Till blivande chef för elektricitetsverket utsågs Chr. Bergh. Ordförande för Belysningsaktie-



Christian och Anna Bergh.

bolaget, som skulle äga och driva det nya verket, var den kände malmöborgaren Gottfr. Beijer.

En ansökan om oktroj att i ytterligare 35 år få draga ledningar i staden inlämnades till stadsfullmäktige och ansågs ha goda utsikter att bli bifallen, särskilt som staden redan anvisat och försålt tomt för ändamålet. Det dröjde emellertid ej länge, förrän opposition uppstod mot bolagets ansökan från en falang, som ansåg, att staden själv borde äga elektricitetsverket. Meningarna voro starkt delade, men vid den avgörande voteringen i stadsfullmäktige lyckades motståndarna till oktrojen vinna en knapp majoritet.

Frågan om anläggandet av ett nytt eget elektricitetsverk var härmed



Nils Peter Bergh.



Håkan Bergh.

förfallen. Genom sitt initiativ hade de båda bröderna i alla fall givit den avgörande impulsen till lösandet av den för Malmö så viktiga frågan om ett för stadens dåvarande och närmaste framtida behov tillräckligt stort elektricitetsverk. Mellan Malmö stad och Belysningsaktiebolaget träffades överenskommelse om återgång av tomtaffären, och om att bolaget mot viss ersättning från staden skulle förse de befintliga abonnenterna med elektricitet, till dess stadens eget planerade verk kunde övertaga distributionen. Malmö belysningsaktiebolag, vars roll därmed var utspeland, trädde i likvidation.

I Chr. Berghs affär hade brodern C. J. Bergh år 1897 inträtt, och firman hade i samband härmed ändrats till Chr. Bergh & Co., elektroteknisk byrå. År 1897 inköptes den ovannämnda fastigheten vid Djeknegatan, dit en del av rörelsen förflyttades. Chr. Bergh var den förste, som blev entreprenör för Malmö stads elektricitetsverk, vilket skedde i oktober 1901. Företaget utvecklades ständigt, och under de följande åren upprättades ett system av filialaffärer i städer i mellersta och södra Sverige.

Företaget ombildades år 1910 till ett aktiebolag, i samband varmed brodern C. J. Bergh utträdde. En stark expansion följde, särskilt under

krigsåren, då bl. a. en mekanisk verkstad i Svalöv inköptes, tillbyggdes och apterades till fabrikation av elektrisk material. Aktiebolaget Chr. Bergh & Co. blev ett av landets mera betydande elektriska företag. Chr. Bergh kvarstod som verkställande direktör och styrelsens ordförande till år 1920.

Nämnda år startade han, ånyo i samarbete med sin ovannämnde broder, ett nytt elektriskt entreprenörsföretag, vilket år 1934 ombildades till Aktiebolaget Christian Bergh med honom själv som verkställande direktör och ensam styrelseledamot. Rörelsen bedrivs i den berghska gården med filial i Limhamn.

Christian Bergh blev den 30 april 1908 gift i Hälsingborg med *Anna Ingeborg Andersson*, f. i Skurups församling den 28 januari 1883 och dotter av hotellägaren och lantbrukaren Nils Andersson och Maria Esbjörnsson i dennas första gifte.

Söner: födda i Malmö S:t Petri förs.

- I. *Nils Peter*, f. 15/8 1911, student 1930, medicine kandidat 1935, e. o. amanuens vid fysiologiska institutionen vid Lunds universitet samt kurator för Malmö nation i Lund år 1936.
- II. *Arne Håkan Christian*, f. 30/7 1913, teknisk examen i Härnösand 1934, examen vid Staatl. Technikum für Textilindustrie i Reutlingen och arbetsstudieingenjör vid Manufakturaktiebolaget i Malmö år 1936.

TAB. 12.

GUSTAF FREDRIK BERGH (son av Peter Bergh och Christina Iversson, se tab. 6) föddes på Södra Björstorp i Brösarps församling den 9 september 1804.

Efter att hava genomgått Malmö latinskola inskrevs han som student vid Lunds universitet 1823. Att döma av en dissertatio pro exercitio av år 1826 betitlad "De fontibus historiae ecclesiasticae Eusebianae" (Om källorna till Eusebius' kyrkohistoria) började han sina studier inom den teologiska fakulteten. Ett par år senare var han sysselsatt med medicinska studier. Vid tillkomsten av Akad. föreningen i Lund år 1830 var Bergh en av de ivrigaste tillskyndarna; genom hans försorg insamlades i Malmö över 400 rdr b:co⁷².

Då polska frihetskriget 1831 utbröt, begav han sig jämte två studentkamrater, med kandidaterna Sv. J. Stille och Z. F. A. Stenkula, till Polen, där de blevo anställda som assisterande läkare vid polska arméen. Bergh fick tjänstgöring vid ett fälthospital i Warszawa, tills staden blev intagen av ryssarna.

Hemkommen fortsatte han sina studier. År 1832 blev han stipendiat och pensionär vid fältläkarekåren samt erhöll förordnande till bataljonsläkare vid Skånska dragonregementets skvadronsmöte. Samma år tjänstgjorde han fyra månader vid Lunds lasarett. Han avlade 1833 medicine kandidat examen. Under åren 1833—35 var han bataljonsläkare vid Skånska husarregementet. Sistnämnda år blev han medicine licentiat, utsågs till stadsläkare i Laholm och promoverades till medicine doktor på en avhandling om "Maniae helluonum".

År 1836 kreerades han till kirurgie magister. Följande år förordnades han till bataljonsläkare vid Hallands infanteribataljon.

År 1840 blev han utsedd till stadskirurg i Malmö (sedermera andre stadsläkare), där han slog sig ned för sin återstående livstid, utövande en stor och framgångsrik praktik.

I Malmö ägde och bebodde han huset och tomten nr 508—509 vid Stortorgetts västra sida, Lilla torg och Mäster Johansgatan, med tillhörande 4 tunnland jord i stadens mark. Denna gård hade han år 1847 inropat på auktion för 21000 rdr b:co. Som läkare och medborgare förskaffade han sig ett högt aktat namn. Till hans stora intressen får räknas

⁷² Lunds Weckoblad 15 september 1830.



Gustaf Bergh.

den anstalt för medicinska bad, vilken han startade härstädes, säkerligen den första i sitt slag i Malmö. Han drev även ett dambadhus, kallat "Aux Belles".

Doktor Bergh avled i Malmö S:t Petri församling den 5 juni 1868. Bouppteckningen efter honom utvisade en behållning av ca 14.500 rdr rmt.

Den 24 juli 1838 ingick Bergh äktenskap i Ränneslövs prästgård med *Augusta Beata Rabe*⁷³. Hon var född i Laholm den 8 maj 1815 och var dotter av prosten och kyrkoherden i Ränneslövs församling Gustaf

⁷³ Ang. släkten Rabe, se Elgenstierna: Svenska släktkalendern.



Gustaf Berghs gård från Lilla torg. I bakgrunden Stortorget.

Foto: Roikjer, 1900.



Zelma Bergh.



Ida Lundin-Dragstedt, född Bergh.

Rabe och hans hustru Jacobina M. Linderoth. Doktorinnan Bergh dog i Malmö S:t Petri församling den 22 juni 1857.

Barn: födda i Malmö S:t Petri förs.

- I. *Gustaf Petter*, f. 9/8 1843, död i Malmö S:t Petri förs. 22/8 1843 av "hjärtsprång".
- II. *Zelma Maria Fredrika*, f. tvilling 10/9 1844, död i Malmö S:t Petri förs. 3/2 1910, ogift, hade en på sin tid mycket ansedd flickskola i Malmö.
- III. *Gustaf Petrowski*, f. tvilling 10/9 1844, handlande, död 11/12 1888, *se tab. 13*.
- IV. *Casimir Theodard*, f. 15/5 1847, provinsialläkare, död 6/7 1904, *se tab. 17*.
- V *Ida Josefina*, f. 10/4 1849, död i Halmstad 25/5 1907, g. 1:o i Malmö S:t Petri förs. 23/10 1868 m. drätselkamreraren i Halmstad *Gustaf Rabe Lundin*, f. i Halmstad 7/3 1839, död i Göteborg 22/4 1896, 2:o 28/10 1898 m. sparbankskamreraren i Halmstad *Carl William Paridon Dragstedt*, f. i Halmstad 11/5 1853, död där 5/2 1931.

TAB. 13.

GUSTAF PETROWSKI BERGH (son av Gustaf Fredrik Bergh och Augusta Beata Rabe, se tab. 12) föddes tvilling i Malmö S:t Petri församling den 10 september 1844.

Redan år 1866 startade han jämte en kompanjon handelsbolaget Piltz & Bergh, vilket i fädernegården nr 508—509 vid Stortorget, Lilla torg och Mäster Johansgatan drev en grossiströrelse i kolonialvaror. Denna gård, vilken numera benämnes fastigheten 2 i kvarteret 51 Lejonet, övertog han år 1872 av faderns stärbhus för 50.000 rdr rmt. Till följd av penningförluster lidna bl. a. på sin ovannämnde kompanjon nödgades han år 1877 sälja gården, varvid han erhöll en köpeskilling av 109.000 kronor.

Bergh lät år 1872 inregistrera egen firma, Gustaf Bergh & Co., och han erhöll tillstånd av magistraten att driva handel med eldfarliga oljor. Vid hörnet av Lilla torg och Mäster Johansgatan öppnade han ett "belysningsmagasin". Sedan han övertagit Cigarr- och tobaksfabriken Svea, anmälde han år 1881 till magistraten, att han under sin firma jämväl idkade "tobaksfabriksrörelse i förening med tillverkning av snus m. m." Han innehade till sin död en cigarraffär vid Hamngatan.

Den 11 december 1888 avled han i Malmö S:t Petri församling.

Gustaf Bergh gifte sig i Malmö S:t Petri församling den 25 november 1872 med *Ida Körner*, som föddes i Malmö S:t Petri församling den 11 mars 1854 och dog i Stockholms Hedvig Eleonora församling den 1 maj 1926. Hon var dotter av handlanden i Malmö *Gustaf Christian Körner* och hans hustru *Helena Barck*.

Barn: födda i Malmö S:t Petri förs.

I. *Gustaf Fredrik*, f. 12/10 1873, apotekare, död 24/3 1928, se tab. 14.

II. *Hedwig Magdalena*, f. 18/3 1875, g. i Malmö Caroli förs. 21/5 1904 m. ingenjören *John Cecil Paulus Samuelsson*, f. i Simrishamn 8/1 1863, död i Malmö Caroli förs. 21/1 1908. Efter sin mans död avlade fru Hedwig Bergh-Samuelsson sjukgymnastexamen och öppnade sjukgymnastikinstitut i Düsseldorf, vilket hon innehade åren 1913—1923. Återkommen till Sverige övertog hon år



Gustaf Petrowski Bergh.



Ida Bergh, född Körner.

1924 Säffle färg- och kemikalieaffär, Säffle. Åren 1929—1933 ägde hon därjämte Skara färg- och kemikalieaffär i Skara.

- III. *Ella Maria*, f. 8/6 1876, död i Malmö S:t Petri förs. 1/3 1880.
- IV. *Thor Idar Christian*, f. 4/4 1878, bankkamrer, död 11/7 1933, *se tab. 15*.
- V. *Erik Waldemar*, f. 27/2 1880, handlande, död 22/5 1909, *se tab. 16*.
- VI. *Sven Gustaf Fredrik*, f. 11/2 1882, studentexamen i Malmö 1901, elev vid Tekniska högskolan 1902, bergsingenjörsexamen 1906, drifingenjör vid Hammarby järnverk, Hammarby-Yxe aktiebolag, Nora, 1906—1909, studier i Förenta staterna, England och Tyskland med bidrag av Kommerskollegium, Tekniska högskolan och Jernkontoret under åren 1910—1911. Var förste ingenjör vid Leufstaverken, Leufsta bruk, åren 1912—1914, bruksförvaltare vid Nyby bruks aktiebolag, Nybybruk, åren 1915—1917 och teknisk chef för Wärtsilä järnverk, Finland, 1918—1919.

Sven Bergh utsågs år 1920 till avdelningschef vid Eskilstuna jernmanufaktur aktiebolag i Eskilstuna.



Hedwig Bergh-Samuelsson.



Sven Bergh.



Elin Bergh, född Angel.



Waldemar Bergh.



Anna Bergh, född Andersson.

Blev den 12/2 1916 gift i Stockholms Mattei förs. med *Elin Maria Angel* i hennes andra gifte, f. i Varberg 16/4 1881, dotter av lantmätaren i Halmstad Emil Angel och hans hustru Ida Schmidt.

Bergsingenjör Bergh har styvdottern Anna-Greta Marcus-Bergh, f. i Örnsköldsvik 9/1 1908, dotter av hans fru i hennes första gifte, studentexamen i Stockholm 1927 och examen vid Tandläkareinstitutet 1934.

- VII. *Waldemar*, f. 30/1 1885, var anställd vid textilgrossistföretagen U. & A. Grönqvist i Malmö och Nils Ulin i Stockholm samt i E. W. Berghs vinhandel i Malmö. När denna senare efter brodern Erik Berghs frånfälle år 1909 överläts till Vinhandelsaktiebolaget E. W. Bergh, utsågs Waldemar Bergh till verkställande direktör, och som sådan verkade han till år 1917, då staten monopoliserade vinhandeln. Åren 1923—1932 var Bergh anställd i Säffle färg- och kemikalieaffär i Säffle. Sistnämnda år kom han till Skara färg- och kemikalieaffär, vilken han året därpå övertog av systemen fru Hedwig Bergh-Samuelsson.

Vigdes i Malmö Caroli förs. 3/6 1922 vid *Anna Euphrosyne Andersson*, f. i Sillhövda förs. 20/8 1889, dotter av lantbrukaren Andreas Svensson och hans hustru Mathilda Persson.

TAB. 14.

GUSTAF FREDRIK BERGH (son av Gustaf Petrowski Bergh och Ida Körner, se tab. 13) föddes i Malmö S:t Petri församling den 12 oktober 1873.

Efter skolstudier vid Malmö högre elementarläroverk antogs han 1888 till elev på ett apotek i Halmstad, avlade farmacie studiosi examen 1892, inskrevs höstterminen 1893 vid farmaceutiska institutet och absolverade apotekareexamen 1895, fortsatte därpå studierna dels vid farmaceutiska institutet, dels vid Stockholms högskola 1899, inskrevs våren 1901 vid universitetet i Marburg, studerade där 1901—1903 speciellt farmaceutisk kemi, avlade sistnämnda år "examen rigorosum" och promoverades till filosofie doktor på en avhandling med titeln "Beiträge zur Kenntnis der Lupinenalkaloide".

Han förordnades 1898 till assistent i kemi och kemisk farmaci vid farmaceutiska institutet, vilket förordnande 1902 utsträcktes att omfatta jämväl lärarebefattning i kemisk och teknisk farmaci samt farmaceutisk författningskunskap vid kursen för apotekselever, vilket varade t. o. m. vårterminen 1910, då han utnämndes till ordinarie lärare i teknisk farmaci och farm. författningskunskap jämte farmaciens historia. Sin lärarebefattning bibehöll han till hösten 1922.

Under e. o. professorn i kemi och kemisk farmaci beviljad ledighet var Bergh förordnad att upprätthålla dennes föreläsningsskyldighet vårterminen 1903 samt delar av höstterminen 1902 och vårterminerna 1905 och 1906.

Vidare förestod han i egenskap av kamrerare ekonomen vid farmaceutiska institutet under åren 1903—1916, tjänstgjorde periodvis såsom t. f. föreståndare därstädes samt var 1917 ledamot av kommittéerna för avgivande av förslag till ny stat för institutet och för utredning angående detsamma omorganisation.

Under år 1900 var Bergh behjälplig med att undersöka och värdesätta stockholmsapotekens galeniska preparater, och han förordnades 1914 och 1920 att verkställa visitationer och avsyningar av huvudstadens apoteksinrättningar samt företog under samma tidsperiod även enstaka inspektioner och avsyningar av landsortsapotek.

Ävenledes erhöll han uppdrag att granska läkemedelskommissionens räkenskaper 1915—1919.



Gustaf Bergh.

Efter ett år 1920 erhållet uppdrag att organisera och leda ett projekterat centrallaboratorium, som skulle förse apoteken med läkemedel, förordnades han år 1921 av Kungl. Maj:t att biträda medicinalstyrelsen vid upprättande av förslag till nödiga författningsändringar föranledda av ett dylikt laboratoriums anordnande, men då planerna på detta fått tills vidare anstå, sökte och erhöll han år 1922 personligt privilegium på apoteket Stenbocken i Stockholm.

I farmaceutiska föreningen var Bergh vice ordförande 1908—1909, medlem av dess nämnd 1909—1910 och ordförande 1912—1915.

Ledamot av svenska läkaresällskapet blev han år 1907, och han var sekreterare i dess sektion för läkemedelslära 1907—1912.



Sara Bergh, född Lundholm.



Stig Bergh.



Kerstin Bergh, född Äqvist.



Harriet Bergh, född Ekman.



Eivor Bergh.

Han var dessutom verkställande direktör för Apotekarnas mineralvattensaktiebolag från år 1914 och ledamot av styrelserna för nämnda aktiebolag (1914), för Aktiebolaget Nordstjärnans mineralvattenfabrik (1916), Svenska aktiebolaget Consol (1917), Liljeholmens stearinfabriks aktiebolag (1917), Aktiebolaget Pomril (1918) och för Aktiebolaget Astra, Apotekarnes kemiska fabriker (1920).

Bergh blev tilldelad åtskilliga pris och stipendier för vetenskapliga farmaceutiska forskningar, bl. a. Svenska läkaresällskapets medalj.

Från trycket utgav han ett flertal värdefulla farmaceutiska skrifter, varjämte han i facktidskrifter publicerade ett icke ringa antal avhandlingar, uppsatser, litteraturanmälningar och referat⁷⁴.

RVO år 1921.

Gustaf Fr. Bergh dog efter en långvarig och svår sjukdom i Stockholms Johannes församling den 24 mars 1928.

Den 18 oktober 1902 ingick han i Stockholms Klara församling äktenskap med *S a r a Charlotta Josefina Lundholm*, född i Fröstuna församling den 27 juni 1882 och dotter av köpmannen *O t t o Ludvig Lundholm* och hans maka *A n n a Mathilda Schedin*.

⁷⁴ Angående dr Berghs pris, stipendier och tryckta arbeten, se Sveriges apotekarehistoria utg. av A. Levertin m. fl., sid. 2052 f.

Barn:

- I. *Stig Gustaf Kasimir*, f. i Stockholms Adolf Fredriks förs. 28/6 1904, studentexamen 1923, reservofficersexamen 1928, fänrik i Livregementets till häst reserv 1929, underlöjtnant 1930, löjtnant 1933. Juris studerande vid Uppsala universitet 1924—1926 och 1929. Utländska studieresor åren 1924, 1925 och 1929 till Danzig, Polen, Tyskland, Danmark, Norge, Österrike, Ungern, Jugoslavien, Serbien, Italien, Schweiz och Tjecko-Slovakien. — Blev verkställande direktör för och styrelseledamot i Rederiaktiebolaget Edsfors år 1930, var styrelseledamot i Rederiaktiebolaget Naparima åren 1931—1935, innehade administrativ och merkantil byrå i Stockholm åren 1930—1935 och var verkställande direktör i Aktiebolaget nordisk pappersserviettindustri åren 1933—1935. Är ledamot i styrelsen för Föreningen för svensk hemslöjds förlagsaktiebolag sedan 1934. Utsågs år 1935 till chef för Esselte aktiebolags avdelningskontor i Gävle.

Stig Bergh gifte sig 1:o i Stockholms Johannes förs. 7/12 1929 m. *Kerstin Margareta Åqvist*, f. i Örgryte förs. 31/5 1907, död i Bromma förs. 17/7 1934, dotter av direktören för Aktiebolaget Stridsberg & Biörck i Trollhättan Orvar Åqvist och hans hustru Jenny Stridsberg; 2:o i Gävle Heliga Trefaldighets förs. 18/10 1935 m. *Harriet Marie-Louise Ekman*, f. i Skellefteå 19/10 1913, dotter av verkställande direktören i Svenska trävaru exportföreningen i Stockholm Johannes (Nannes) Laurentius Ekman och hans hustru Harriet Charlotta Konstantia Hedborg.

- II. *Eivor Margareta*, f. i Stockholms Johannes förs. 22/5 1913.



Thor Bergh.



Karin Bergh, född Asp.

TAB. 15.

THOR IDAR CHRISTIAN BERGH (son av Gustaf Petrowski Bergh och Ida Körner, se tab. 13) föddes i Malmö S:t Petri församling den 4 april 1878.

Efter avslutade skolstudier blev Bergh år 1896 anställd som tjänsteman vid Aktiebolaget skånska handelsbanken i Malmö. Han utnämndes år 1918 till kamrerare vid Skandinaviska kreditaktiebolaget i Malmö.

Thor Bergh avled i Malmö Caroli församling den 11 juli 1933.

Den 6 mars 1922 blev han gift i Malmö S:t Pauli församling med *Karin Asp*, f. 4/12 1895 i Östra Nöbbelövs församling, dotter av sjökaptenen Olof Asp och hans hustru Matilda Mellblom.

Fru Karin Bergh bosatte sig efter mannens död i Hälsingborg, där hon driver en garnaffär under firma Garnboden.

Döttrar: födda i Malmö Caroli förs.

- I. *Inger Magdalena*, f. tvilling 13/4 1926.
- II. *Gudrun Katarina*, f. tvilling 13/4 1926.



Erik Bergh.



Helena Bergh, född Sundberg.

TAB. 16.

ERIK WALDEMAR BERGH (son av Gustaf Petrowski Bergh och Ida Körner, se tab. 13) föddes i Malmö S:t Petri församling den 27 februari 1880.

Efter avslutade studier erhöll han plats hos tvålfirman Carl Lind i Malmö. Några år senare fick han anställning i Gustaf Wolkes vinhandel i Malmö.

År 1906 övertog Bergh av handlanden Christer Nilsson den s. k. frieska vinhandeln vid hörnet av Östra förstads- och Exercisgatorna invid den s. k. Schougens bro, vilken han drev under firma E. W. Berghs vinhandel.

Erik Bergh avled i Malmö S:t Pauli församling den 22 maj 1909. Efter hans död överläts affären till Vinhandelsaktiebolaget E. W. Bergh, Malmö.

Han gifte sig i Stockholms Gustaf Vasa kyrka den 2 september 1907 med *Vendela Helena Victoria Sundberg*, som är född i Stockholms



Gösta Bergh.

Adolf Fredrik församling den 11 februari 1882 och dotter av sekreteraren i domänstyrelsen Ernst Gustaf Sundberg och hans maka Anna Norstedt.

Son:

Erik Gösta, f. i Malmö S:t Pauli förs. 8/11 1908, studentexamen i Stockholm 1927 och ekonomisk examen vid Handelshögskolan i Stockholm 1930. Efter tjänstgöring som assistent åt professorn vid Handelshögskolan G. Thörnqvist blev han år 1931 förste assistent på auktoriserade revisorn Gustaf Lindahls byrå i Stockholm, och han bedriver vid sidan härav egen organisations- och revisionsverksamhet under firma handelsbolaget Bergh & Svensson.

TAB. 17.

CASIMIR THEODARD BERGH (son av Gustaf Fredrik Bergh och Augusta Beata Rabe, se tab. 12) föddes i Malmö S:t Petri församling den 15 maj 1847.

Han genomgick Högre elementarläroverket i Malmö, avlade studentexamen år 1866, inskrevs samma år vid Lunds universitet, där han absolverade medico-filosofisk examen 1869 och medicine kandidatexamen 1876. Vid Karolinska institutet i Stockholm tog han år 1883 medicine licentiatexamen.

Under studentåren i Lund deltog Casimir Bergh intensivt i studentlivet.

Han tjänstgjorde som extra läkare under koleraepidemien i Hälsingborg år 1873. Vid fältläkarekåren blev han stipendiat följande år, och han tjänstgjorde som extra läkare vid Smålands grenadierbataljon 1875, vid Skånska husarregementet 1876, vid Skånska husar- och dragonregementena 1877, vid Norra skånska infanteriregementet 1878, i Sundsvall under sågverksstrejken 1879 och vid Västernorrlands beväringbataljon åren 1880 och 1881.

I fältläkarekåren blev han pensionär år 1880. Som extra läkare tjänstgjorde han vidare vid Ytter Lännäs distrikt 1881, vid Norrbottens fältjägarekår 1882, i Delsbo distrikt samma år och i Nässjö distrikt 1883.

Han blev distriktsläkare i Nässjö 1883, provinsialläkare i Hede distrikt i Jämtland 1884 och provinsialläkare i Gunnarsnäs, Melleruds distrikt, 1889.

Casimir Bergh dog av lunginflammation i Mellerud den 6 juli 1904.

Han var gift två gånger:

1:o den 6 mars 1886 med *Olga Hedström*, född i Alingsås den 7 november 1864, död i Melleruds församling den 1 oktober 1889; hon var dotter av baningenjören i Alingsås Ludvig Hedström och hans hustru Sara Lund;

2:o i Göteborg den 18 juni 1892 med den första hustruns syster *Anna Wilhelmina Katarina Hedström*, född i Alingsås den 15 juni 1863, död i Skara den 19 november 1925. Efter sin mans död startade Anna Bergh år 1905 affärsrörelse i Skara under firma Skara färg- och kemikaliefärfä, vilken hon drev till sin död.



Casimir Bergh.



Casimir Bergh med sin första fru, Olga Hedström.



Anna Bergh, född Hedström.



Ebba Bergh.

Barn, i första giftet; födda i Hede förs.

- I. *Anna Catharina*, f. 25/11 1886, död samma dag.
- II. *Gustaf Ludvig Casimir*, f. 8/8 1888, död i Hede förs. den 11/2 1889.
i andra giftet:
- III. *E b b a Sara Catharina*, f. i Holms förs. den 5/11 1896, student i Stockholm 1919, farmacie kandidat 1923, avlade apotekarexamen 1927 och tandläkarexamen 1934. Är sedan 1935 praktiserande tandläkare i Sollebrunn i Västergötland.



Mina Bergh, född Boldt.

TAB. 18.

EBBE NICLAS BERGH (son av Peter Bergh och Christina Ifverson, se tab. 6) föddes på Södra Björstorp i Brösarps församling den 13 september 1807.

Efter skolgång ägnade han sig åt handel, blev 1821 bodgosse hos handelsbolaget Barkman & Bergh och sedermera handelsbokhållare hos handlanden Regensdorff i Malmö.

År 1832 slog sig Ebbe Bergh ned i Landskrona, där han jämte en kompanjon, som dock utlöstes efter två år, öppnade en spannmålshandel, vilken bedrevs i visst samarbete med Barkman & Bergh. Han inköpte den 25 mars 1837 egendomen $\frac{1}{2}$ mantal nr 3 Nedra Glumslöv (Örenäs) i Glumslövs församling för 8.888 rdr 42 sk. 8 runst. b:co. Redan följande år nödgades han avträda sin egendom i konkurs, och hans gård Örenäs blev såld till hans sväger Jan Kockum på Bulltofta för 8.622 rdr 10 sk. 8 runst. b:co.



Ebba Andersson, född Bergh, Jana Bergh, Henriette Bergh och Ida Bergh.

Från Glumslöv flyttade han tillbaka till Landskrona och år 1840 vidare till Lund, där han hade dels järnhandel, dels en tobaksfabrik. Senare hade han en agentur för F. H. Kockum i Malmö.

Ebbe Bergh dog i Lund av nervfeber den 14 september 1846.

Han blev vigd i Fredriksbergs kyrka i Köpenhamn år 1835 med *Johanne Wilhelmine (Mina) Boldt*, som, född i Köpenhamn den 24 november 1807, var dotter av kaptenen John Boldt och dennes hustru Christine Sommer från Mandal i Norge.

Wilhelmine Bergh avled i Lund den 24 mars 1895.

Döttrar:

- I. *Henriette*, f. i Landskrona 5/3 1837, död i Lund 14/12 1907. Hade en modeaffär, som hon drev till slutet av 1880-talet. Den 30/6 1888 köpte hon av bokförläggaren Hasse W. Tullberg fastigheten 80 och 83 c i kv. Döbeln vid Skomakaregatan i Lund för 18.000 kronor. Denna fastighet tillföll efter hennes död hennes systrar i arv.
- II. *Juliana (Jana) Thomea*, f. i Landskrona 26/2 1839, död i Lund 18/4 1929.

- III. *E b b a Wilhelmina*, f. i Lund 8/6 1841, död i Lund 6/4 1933, g. i Lunds domkyrka 5/5 1867 m. lasarettsläkaren i Vadstena, med. lic. Jeppa Andersson, f. i Rängs förs. 12/4 1832, död i Vadstena av lungrot 23/3 1872. Om deras son *Ebbe*, f. 23/8 1872, medicine doktor, se tab. 19.
- IV. *I d a Augusta*, f. i Lund 22/4 1843, död i Lund 22/1 1932.



Ebbe Bergh.



Margot Bergh, född Zadig.

TAB. 19.

E B B E W I L H E L M J E P P A B E R G H (son av lasarettläkaren i Vadstena Jeppa Andersson och hans hustru Ebba Wilhelmina Bergh, se tab. 18) föddes i Lund den 23 augusti 1872. Antog år 1891 modernenamnet Bergh. Genomgick Lunds katedralskola och blev student därstädes 1891. Medicine kandidat 1897, medicine licentiat 1902, disputerade för medicine doktorsgraden 1919, allt vid Lunds universitet. Amanuens vid medicinsk-kemiska institutionen 1894—1897, underläkare vid Garnissonssjukhuset i Stockholm 1899. Fältläkarstipendiat 1899, bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv 1902, regementsläkare i densamma 1923.

Ebbe Bergh slog sig år 1902 ned som praktiserande läkare i Malmö. Han är läkare vid Hälsovårdsnämndens poliklinik för öron-, näs- och halssjukdomar sedan 1906 och otolog vid Epidemisjukhuset sedan 1928. Utsågs till ledamot av Svenska läkaresällskapet år 1908 och av Dansk otolaryngologisk selskab år 1909. Han är ordförande i Dövstumföreningen Svenske och ledamot av styrelsen för tredje distriktets dövstumskola i Lund.



Sonja Bergh.



Ove Bergh.

Förutom gradualavhandlingen "Studier över dövstumheten i Malmöhus län" har han utgivit ett flertal skrifter på öron-, näs- och halssjukdomarnas område.

Han äger fastigheten förr nr 80 och 83 c, nu nr 2, i kv. Döbeln vid Skomakaregatan i Lund (jmf. tab. 18), vilken han erhållit i arv efter sin moder.

Bergh blev gift i Malmö S:t Petri församling den 3 augusti 1903 med *Margot Sofia Dina Zadig*, född i Malmö S:t Petri församling den 19 april 1877 och dotter av fabriksidkaren Moritz Zadig och Mathilde Bredemeyer.

Barn: födda i Malmö S:t Petri förs.

- I. *Sonja Margareta*, f. 13/6 1905, studentexamen i Lund 1924, utexaminerad från Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1928. Lärarinna vid Malmö högre läroverk för flickor sedan år 1931.
- II. *Kjell Ove*, f. 22/5 1908, studentexamen i Malmö 1927, fänrik i Wendes artilleriregemente 1930, underlöjtnant 1932, löjtnant 1934, genomgick åren 1932—1936 Artilleri- och ingenjörshögskolans allmänna och högre artillerikurser.

TAB. 20.

DIEDRICH BERGH (son av Lorentz Bergh och Anna Maria Gottschick, se tab. 5) föddes i Malmö Caroli församling den 1 april 1764.

Efter skolgång i Malmö inskrevs han år 1778 som student vid Lunds universitet. Han övergav dock studierna, begav sig till sjöss och blev så småningom skeppare. Som sådan sökte han och erhöll burskap som borgare i Malmö den 5 juni 1784, således vid endast tjugo års ålder. Denna snabba befordran får väl delvis tillskrivas det förhållandet, att modern ägde de fartyg, med vilka han seglade. Han benämnes från denna tid "coopvardie-capitain" och förde hädanefter en längre tid moderns fartyg "Albion".

Under en av sina resor blev han — vilket bl. a. framgår av ett brev från Ystad infört i tidningen "Nytt och Gammalt" den 5 november 1788 — på färd från Wismar till Stockholm med en jakt lastad med spannmål tagen av en rysk brigg mellan Gotland och Öland, ehuru han gick under neutral flagg, visade sig vara borgare i Mecklenburg och var försedd med behöriga dokument för resans fortsättande. Ryssarna berövade honom hans papper, förde den svenska besättningen om 4 man som fångar över till briggen samt satte 5 ryssar ombord på jakten, vilka skulle tjänstgöra som besättning och övervaka, att Bergh enligt given order förde densamma till Köpenhamn. Natten mellan den 1 och 2 november lyckades Bergh överlista ryssarna och satte jakten på grund vid Kalthus fiskläge, 2½ mil väster om Ystad. Bergh avfyrade nödskott, vilka genast kallade ortsbefolkningen till bistånd. Ryssarna fängslades, fartyget togs av grundet och infördes till Ystad, där fångarna överlämnades till magistraten, som senare lät avföra dem till Malmö.

Vid början av 1790-talet övergav Bergh sjömansyrket för att bli köpman. Den 30 juli 1794 erhöll han burskap som handlande, varvid rådmannen Wollmar gick i borgen för honom. Som handlande slog han sig ned i sin nyförvärvade gård nr 304—305 vid Adelgatan, Kansligatan och Norra Vallgatan. Denna gård, som hans fader på sin tid tillhandlat sig, hade han köpt av sin moder den 9 mars 1793 för 500 rdr specie. Orsaken till den låga köpesumman angives i köpebrevet vara den tacksamhetsskuld, som modern stod i till sin son på grund av den skicklighet, varmed denne efterhösten 1788 hade räddat och befriat ett modern tillhörigt fartyg jämte last.



Facsimile av Did. Berghs brev den 26 februari 1804 till brodern Peter Bergh på Södra Björstorp.

Samma år Did. Bergh fick burskap som handlande, förordnades han att i handlanden David Mandorffs ställe biträda vid serviskassan. Ävenledes utsågs han år 1795 till taxeringsman vid brännvinsbrännerierna; vid samma tidpunkt avsåg han sig ett förut erhållet uppdrag som biträde vid inkvarteringskammaren.

Emellertid torde köpmannaverksamheten i längden icke fallit den forne sjömannen i smaken. Han sålde den 25 september 1802 fädernegården till sin bror Ebbe för 3.000 rdr rgs och överlät samtidigt sin handelsrörelse på denne. Under åren 1803—1804 finna vi honom på en lång sjöresa, varvid han bl. a. låg och lossade salt i S:t Ybes i Portugal, enligt vad som framgår av ett där den 26 februari 1804 daterat brev till brodern Peter på Södra Björstorp. Efter hemkomsten från denna resa inköpte han en gård i Bösarps socken, utsockne frälsehemmanet $\frac{3}{4}$ mantal nr 13 och $\frac{13}{20}$ mantal nr 14 Västra Virestad. Dock torde han intill år 1817 hava bott där endast en del av året — antagligen om somrarna. Så länge brodern Ebbe levde, hade han en lägenhet i hans hus, och efter dennes död hade han sin bostad i systemen Dorotheas hus. Han var mantalsskriven i Malmö ända till den 27 oktober 1817, då han uttog flyttningsattest till Bösarp.

Diedrich Bergh dog på Virestads gård den 13 april 1844 av "ålderdom" och begrovs på Bösarps kyrkogård den 26 i samma månad.

År 1789 den 5 oktober vigdes Diedrich Bergh i Malmö Caroli församling vid Clara Christina Molander. Hon var född i Stockholms Klara församling den 20 oktober 1766. Hennes föräldrar voro komministern i Klara Anders Jonas Molander och hans hustru Maria Christina Ryd-ling. Clara Christina Bergh avled på Virestads gård den 10 mars 1836.



Fredrika Möller, född Bergh.



Sophia Malmros, född Bergh.

Som dödsorsak anges ålderdomsbräcklighet. Hon begravs på Bösarps kyrkogård.

Barn: födda I—VII i Malmö Caroli förs.; VIII—IX i Bösarps förs.

- I. *Anna Christina*, f. 15/11 1789, död ogift i Trälleborg 25/8 1865, bodde på Virestads gård till år 1845, då hon flyttade till Trälleborg.
- II. *Andreas Lorens*, f. 26/3 1791, död i Malmö Caroli förs. 17/5 1796 av mässling, begr. på Caroli kyrkogård.
- III. *Clara Dorothea*, f. 19/9 1792, död i Malmö Caroli förs. 27/5 1796 av mässling, begr. på Caroli kyrkogård.
- IV. *Georg Christian*, f. 18/12 1793, död i Malmö Caroli förs. 20/5 1796 av mässling, begr. på Caroli kyrkogård.
- V. *Berent*, f. 8/3 1795, död i Malmö Caroli förs. 19/5 1796 av mässling, begr. på Caroli kyrkogård.
- VI. *Fredrika*, f. 26/6 1796, död i Lund 20/6 1883, g. i Bösarps förs. 19/9 1828 m. kronolänsmannen, vice auditören Olof Gissel Möller

i hans andra gifte, f. i Ö. Wemmenhögs förs. 20/12 1791, död i Lund 24/7 1862⁷⁵.

- VII. *Anna Maria*, f. 2/5 1799, död i Bösarps förs. 29/3 1848, g. där 23/9 1826 m. lantbrukaren Fredrik Wilhelm Nilsson, f. i Malmö S:t Petri förs. 1/11 1797, död i Trälleborg 27/6 1853. Makarna inköpte den 1 december 1844 på auktion nr 13 och 14 V. Virestad av Didrich Berghs sterbhusdelägare för en summa av 21.333 rdr 16 sk. b:co.
- VIII. *Catharina Sophia*, f. 16/5 1802, död i Lund 23/5 1869, g. i Bösarps förs. 22/6 1825 m. handlanden i Trälleborg Jacob Malmros, f. i Malmö S:t Petri förs. 12/6 1793, död i Trälleborg 21/2 1857⁷⁶.
- IX. *Clara Andrina*, f. 2/6 1810, död i Malmö S:t Pauli förs. 29/4 1902, g. 20/6 1838 m. fanjunkaren vid Skånska dragonregementet Frans Lorens Braconnier, f. i Malmö S:t Petri förs. 24/4 1809, död i Trälleborg 31/7 1876⁷⁷.

⁷⁵ Ang. släkten (Essen-Möller och Pontén-Möller), se Elgenstierna: Svenska slätkkalendern. — En son var professorn i astronomi vid Lunds universitet Didrik Magnus Axel Möller, gift med sin kusin Clara Krestina Rebecka Malmros.

⁷⁶ Ett av makarnas tolv barn var rådmannen i Malmö Wilhelm Tancred Malmros. Ang. släkten, se vidare Elgenstierna: Svenska slätkkalendern.

⁷⁷ Ang. släkten Braconnier, se Elgenstierna; Svenska slätkkalendern.

TAB. 21.

SAMUEL BERGH (son av Lorentz Bergh och Anna Maria Gottschick, se tab. 5) föddes i Malmö Caroli församling den 28 februari 1771.

Efter slutad skolgång lär han en tid hava ägnat sig åt handel, men denna verksamhet torde han hava utbytt mot sjömansyrket. Ännu år 1802 kallas han "coopvardicapiten".

Den 9 november 1804 utfärdades skattebrev för honom å skatterusthållshemmanet 7/16 mantal nr 9 Dalköpinge, där han bosatte sig såsom lantbrukare. Någon tid omkr. år 1809 brukade han därjämte Månstorp i V. Ingelstads socken såsom arrendator.

Den 14 mars 1818 bytte han sitt hemman i Dalköpinge emot en skattlagd väderkvarn i Trälleborg, "Sandmöllan", samt tillhörande hus nr 92.

Han dog i Trälleborg den 2 april 1846 av ålderdomssvagheter. Enligt bouppteckningen efter honom ägde han hälften av fastigheten nr 51 i Trälleborg.

Samuel Bergh gifte sig med *Marianna Stefas*, som föddes i Gustavs församling den 11 januari 1784. Hon var dotter av komministern i Gustavs församling, magister Mårten Stefas och Christina Friis. Marianna Bergh dog i Trälleborg den 8 oktober 1845 av ålderdomssvagheter.

Barn:

- I. *Lorens*, f. 9/6 1809 i V. Ingelstads förs., svarvaremästare, död 24/5 1872, se tab. 22.
- II. *Christine Marie*, f. i Dalköpinge förs. 19/7 1810, levde ogift 1846 och stod under handlanden Christian Berghs i Malmö förmynderskap.
- III. *Anna Catharina*, f. i Dalköpinge förs. 15/7 1813, död i Trälleborg 14/12 1851 av nervfeber, g. 1:o) i Trälleborg 17/9 1836 med garverifaktorn därstädes Johan Abraham Broman i hans andra gifte, f. i Trälleborg 6/4 1792, död där 22/4 1837, g. 2:o) i Trälleborg 28/11 1838 m. garverifabrikören Jöns Peter Malmros i hans första gifte, f. i Malmö Caroli förs. 6/10 1814, död i Ystad 26/3 1886⁷⁸.

⁷⁸ Jöns Peter Malmros var son av arbetskarlen i Malmö Johan Paulsson, sedermera Malmros, och hans hustru Botilda Söderberg. Något känt samband finnes icke mellan denna släkt Malmros och den släkt, till vilken handlanden i Trälleborg Jacob Malmros (tab. 20) och köpmannen Åke Malmros (tab. 9) höra.

IV. *Martin Ebbe*, f. i Dalköpinge förs. 10/10 1816.

Han blev sjöman; såsom kofferdikaptan var han bosatt i Trällebörg och förde någon tid fartyg för handlanden Thomas Frick i Malmö. I Trällebörgs husförhörslängder angives han såsom borgare i Skanör samt år 1846 såsom utflyttad till obestämd ort⁷⁹.

V. *Fredrik Christian*, f. i Trällebörg 7/1 1821, död ogift i Ystads S:t Petri förs. 27/2 1859 av lungrot. Han var 1846 handelsbokhållare i Ystad och blev senare handlande därstädes.

VI. *Carl Petter*, f. i Trällebörg 1/5 1823, död där 30/6 1840 av nervfeber.

⁷⁹ Trällebörg blev ånyo stad först år 1867; förmodligen har han därför blivit borgare i Skanör, där han, försåvitt husförhörslängderna t. o. m. 1860 utvisa, icke varit bosatt.

TAB. 22.

LORENS BERGH (son av Samuel Bergh och Marianna Stefas, se tab. 21) föddes i Västra Ingelstads församling den 9 juni 1809. Han var vid bouppteckningen efter modern 1845 svarvaremästare i Kristianstad, där han var bosatt i huset nr 199—201 vid Skolgatan. Han avflyttade från Kristianstad till Landskrona den 27 september 1870, där han avled i tuberkulos hos sonen Axel den 24 maj 1872.

Gift med *Amalia Sjöström*, född i Karlskrona tyska församling den 8 september 1806 såsom dotter av amiralitetsmusikanten Carl Sjöström och hans hustru Maria Eleonora Åkander och död i Kristianstad den 1 november 1866.

Barn: födda i Kristianstad.

- I. *Axel Fredrik*, f. 28/2 1836, sergent, död 29/9 1894, se tab. 23.
- II. *Hildegard Kristina*, f. 2/11 1838, skollärarynna, död ogift i Landskrona 27/3 1872.
- III. *Lorens Samuel Waldemar*, f. 7/3 1844, privatlärare i Landskrona, död ogift där 30/8 1872.
- IV. *Lotten Amalia Josefina*, f. 4/4 1849, flyttade till Danmark den 21 april 1869.
- V *Axelina Mathilda*, f. 23/7 1852, död i Kristianstad 10/12 1852.

TAB. 23.

AXEL FREDRIK BERGH (son av Lorens Bergh och Amalia Sjöström, se tab. 22) föddes i Kristianstad den 28 februari 1836, fältmusikant och furir vid Norra Skånska infanteriregementet, sedermera sergeant därstädes; ägde fastigheten nr 23 i kv. Snäppan i Landskrona, död där 29 september 1894.

Gift 1:o med sin kusin *Abrahamina Eufemia Broman*, född i Trälleborg 1 aug. 1837 såsom dotter av garverifaktorn Johan Abraham Broman och dennes hustru Anna Catharina Bergh (jmf. tab. 21) och död i Landskrona 14 maj 1876; 2:o i Landskrona den 6 januari 1877 med *Sofia Bernhardina Ohrman*, född i Landskrona 28 augusti 1842 såsom dotter utom äktenskapet av Gunhilda Bengtsson och död där 22 mars 1919.

Dotter:

Anna Sofia, född i Landskrona 20 juli 1878, död där ogift den 2 oktober 1910.

Stamtavla I.

Ebbe Persson (Bergh)
—1699
skeppare
g. m. *Elsa Clausdotter*
Lytke
—1712
Tab. 1, sid. 13

Per Ebbesson (Bergh)
1692—1742
bryggare
g. m. *Anna Catharina*
Carl
1693—1766
Tab. 2, sid. 17

Johan Christian
1715—1776
stadsvågmästare
g. m. *Adelgunda Dorothea*
Dieterich
1730—1784
Tab. 3, sid. 21
Ebbe
1716—1743
bagare
g. m. *Gertrud Christina*
Collén
1708—1792
Tab. 4, sid. 25
Lorentz
1717—1718
Elsa Catharina
1719—1722
Gunella Catharina
1721—1793
g. m. handskmakaren
Mathias Lundholtz
1726—1766
Lorentz (Laurent)
se stamtavla II
Elsa Magdalena
1725—1759
g. m. bokbindaren o.
bryggaren *Magnus de la*
Rose
1724—1798
Maria Elisabeth
1727—1806
g. m. bryggaren *Jöran*
Freundt
1727—1790
Jöns Petter
1730—
Dorothea Catharina
1733—1771

Ingeborg Catharina
1746—1822
g. m. språkläraren *Louis*
Lenté
Petter Daniel
1748—1754
Christoffer
1750—1758
Lorentz
1752—1752
Adelgunda Maria
1753—1754
Lorentz
1754—
Adelgunda
1756—
Pehr
1757—1757
Maria Regina
1758—
Elsa Magdalena
1760—
Pehr Ebbe
1761—
hantverksge­sell
Märta
1761—
Christoffer
1763—1764
Dorothea
1763—
Johan Christian
1767—
Sophia Charlotta
1771—1771
Anna Catharina
1740—1742
Ulrika Sophia
1741—1743
Anna Catharina
1743—1743
Anna Catharina
1744—1789

SLÄKTEN BERGH.

Stamtafva II.

<p><i>Peter</i> 1751—1818 handlande o. lantbrukare g. m. <i>Christina Ifoersson</i> 1768—1835 Tab. 6, sid. 40</p> <p><i>Anna Catharina</i> 1753—1847 g. m. 1) färgaren <i>Johan Daniel Ruhe</i> 1727—1778 2) handlanden <i>Johan Bauert</i> 1752—1789</p> <p><i>Diedrich</i> 1755—1755</p> <p><i>Diedrich</i> 1756—1757</p> <p><i>Christina Margaretha</i> 1759—1840 g. m. handlanden <i>Peter Berendt Albrecht</i> 1758—1785</p> <p><i>Johan Christian</i> 1761—1788 skeppare</p> <p><i>Maria Helena</i> 1762—1801 g. m. lanträntmästaren <i>Alle Johan Möller</i> 1756—1823</p> <p><i>Diedrich</i> <i>se stamtafva V</i></p> <p><i>Dorothea</i> 1766—1826</p> <p><i>Johanna Cecilia</i> 1768—1846 g. m. garverifaktorn <i>Christian Peter Kockum</i> 1771—1828</p> <p><i>Samuel</i> <i>se stamtafva V</i></p> <p><i>Ebbe Nicolaus</i> 1772—1806 handlande</p>	<p><i>Christian</i> 1793—1866 handlande g. m. <i>Henriette Kockum</i> 1798—1864 Tab. 7, sid. 48</p> <p><i>Anna Brita</i> 1794—1867 g. m. godsägaren <i>Johan Daniel (Jan) Kockum</i> 1787—1854</p> <p><i>Lorentz</i> 1796—1836 repslagaremästare</p> <p><i>Catharina</i> 1798—1880 g. m. överstelöjtnanten <i>Robert Richter</i> 1787—1861</p> <p><i>Anna Maria</i> 1799—1881 g. m. garverifaktorn <i>Lorens Kockum</i> 1795—1840</p> <p><i>Carolina Fredrika</i> 1802—1871 g. m. kaptenen <i>Johan Petrus Damm</i> 1789—1845</p> <p><i>Gustaf Fredrik</i> <i>se stamtafva IV</i></p> <p><i>Ebbe Niclas</i> <i>se stamtafva IV.</i></p> <p><i>Christina</i> 1812—1812</p>	<p><i>Christina</i> 1822—1841</p> <p><i>Peter</i> <i>se stamtafva III</i></p> <p><i>Hilda Cecilia</i> 1825—1906 g. m. godsägaren <i>Peter Kockum</i> 1821—1891</p> <p><i>Alfred Eduard</i> 1827—1896 handlande o. godsägare</p> <p><i>Anna Sofia</i> 1829—1913</p> <p><i>Edla Charlotta</i> 1832—1920</p> <p><i>Son, dödf.</i> 1832</p> <p><i>Carl Gustaf</i> 1834—1837</p> <p><i>Christian</i> 1836—1836</p> <p><i>Wilhelm</i> 1836—1836</p> <p><i>Emilia Wilhelmina</i> 1838—1921</p> <p><i>Dotter, dödf.</i> 1839</p> <p><i>Dotter, dödf.</i> 1839</p> <p><i>Henriette</i> 1841—1921 g. m. godägaren <i>Otto Wilhelm Rydberg</i> 1844—1924</p> <p><i>Josephina Nathalia</i> 1842—1926</p>
---	---	--

SLÄKTEN BERGH.

Stamtavla III.

	<p><i>Carl Edvard</i> 1853—1934 godsägare g. m. <i>Augusta Areskoug</i> 1868—</p>	
	<p><i>Christian Ludvig</i> 1856—1876 handelsbokhållare</p>	<p><i>Elsie</i> 1898— g. m. fil. doktorn <i>Hans Cavalli</i> 1892—</p>
	<p><i>Hilda Elvira</i> 1857—1861</p>	<p><i>Lennart Carl</i> 1899— direktör</p>
	<p><i>Ellen Henriette</i> 1859—1932 g. m. genremålaren <i>Karl Johan Wilhelm</i></p>	<p><i>Thorsten Christian Howard</i> 1901— konsul</p>
	<p><i>Louis Aspelin</i> 1857—1932</p>	<p><i>Carl Herman</i> 1932—</p>
	<p><i>Carolina (Ninni)</i> 1861— g. m. v. häradshövdingen <i>Erland Christian Hommerberg</i> 1859—1934</p>	<p><i>g. m. Brita Sofia Elisabeth Nilsson-Ehle</i> 1908— Tab. 10, sid. 81</p>
	<p><i>Ida Hedvig Charlotta</i> 1863— g. m. agronomen <i>Ulrik Areskoug</i> 1870—</p>	<p><i>Märtha</i> 1904— g. m. köpmannen <i>Bror Åke Malmros</i> 1900—</p>
<p><i>Peter Bergh</i> 1823—1903 handlande o. disponent g. m. <i>Christine Charlotte Kock</i> 1833—1914 Tab. 8, sid. 64</p>	<p><i>Carl Jöran</i> 1865— disponent g. m. <i>Elsa Sophia Emilia Wallenstrand</i> 1878 Tab. 9, sid. 74</p>	<p><i>Gudrun</i> 1907— g. m. majoren <i>Miloslav Leodegar Doležel</i> 1894— <i>Ingegerd</i> 1913—</p>
	<p><i>Christian</i> 1868— ingenjör g. m. <i>Anna Ingeborg Andersson</i> 1883— Tab. 11, sid. 83</p>	<p><i>Nils Peter</i> 1911— amanuens <i>Arne Håkan Christian</i> 1913— ingenjör</p>
	<p><i>Hilda Elvira (Vivi)</i> 1872— g. m. fil. doktorn <i>John Erik Kruse</i> 1865—1914</p>	

SLÄKTEN BERGH.

Stamtavla IV.

<p><i>Gustaf Fredrik Bergh</i> (se stamtavla II) 1804—1868 stadskirurg g. m. <i>Augusta Beata Rabe</i> 1815—1857 Tab. 12, sid. 87</p>	<p><i>Gustaf Petter</i> 1843—1843 <i>Zelma Maria Fredrika</i> 1844—1910 <i>Gustaf Petrowski</i> 1844—1888 handlande g. m. <i>Ida Körner</i> 1854—1926 Tab. 13, sid. 91 <i>Casimir Theodard</i> 1847—1904 provinsiälläkare g. m. 1) <i>Olga Hedström</i> 1864—1889 2) <i>Anna Catharina Wilhelmina Hedström</i> 1863—1925 Tab. 17, sid. 103 <i>Ida Josefina</i> 1849—1907 g. m. 1) drätselkamreraren <i>Gustaf Rabe Lundin</i> 1839—1896 2) sparbankskamreraren <i>Carl William Paridon Dragstedt</i> 1853—1931</p>	<p><i>Gustaf Fredrik</i> 1873—1928 apotekare g. m. <i>Sara Charlotta Josefina Lundholm</i> 1882— Tab. 14, sid. 95 <i>Hedvig Magdalena</i> 1875— g. m. ingenjören <i>John Cecil Paulus Samuelsson</i> 1863—1908 <i>Ella Maria</i> 1876—1880 <i>Thor Idar Christian</i> 1878—1933 bankkamrer g. m. <i>Karin Asp</i> 1895— Tab. 15, sid. 100 <i>Erik Waldemar</i> 1880—1909 handlande g. m. <i>Vendela Helena Victoria Sundberg</i> 1882— Tab. 16, sid. 101 <i>Sven Gustaf Fredrik</i> 1882— bergsingenjör g. m. <i>Elin Maria Angel</i> 1881— <i>Waldemar</i> 1885— handlande g. m. <i>Anna Euphrosyne Andersson</i> 1889—</p>	<p><i>Stig Gustaf Kasimir</i> 1904— avdelningschef g. m. 1) <i>Kerstin Margareta Aqvist</i> 1907—1934 2) <i>Harriet Marie-Louise Ekman</i> 1913— <i>Eivor Margareta</i> 1913—</p> <p><i>Inger Magdalena</i> 1926— <i>Gudrun Katarina</i> 1926—</p>
<p><i>Ebbe Niclas Bergh</i> (se stamtavla II) 1807—1846 handlande och fabrikör g. m. <i>Johanne Wilhelmine Boldt</i> 1807—1895 Tab. 18, sid. 106</p>	<p><i>Henriette</i> 1837—1907 <i>Juliana Thomea</i> 1839—1929 <i>Ebba Wilhelmina</i> 1841—1933 g. m. lasarettsläkaren <i>Jeppa Andersson</i> <i>Ida Augusta</i> 1843—1932</p>	<p>1) <i>Anna Catharina</i> 1886—1886 1) <i>Gustaf Ludvig Casimir</i> 1888—1889 2) <i>Ebba Sara Catharina</i> 1896— tandläkare</p> <p><i>Ebbe Bergh</i> 1872— läkare g. m. <i>Margot Zadig</i> 1877— Tab. 19, sid. 109</p>	<p><i>Erik Gösta</i> 1908— revisor</p> <p><i>Sonja Margareta</i> 1905— lärarinna <i>Kjell Ove</i> 1908— löjtnant</p>

SLÄKTEN BERGH.

Stamtavla V.

Diedrich Bergh
(se stamtavla II)
1764—1844
handlande o. lantbrukare
g. m. *Clara Christina*
Molander
1766—1836
Tab. 20, sid. 111

Anna Christina
1789—1865
Andreas Lorens
1791—1796
Clara Dorothea
1792—1796
Georg Christian
1793—1796
Berent
1795—1796
Fredrika
1796—1883
g. m. kronolänsmannen,
v. auditören *Olof Gissel*
Möller
1791—1862
Anna Maria
1799—1848
g. m. lantbrukaren *Fredrik*
Wilhelm Nilsson
1797—1853
Catharina Sophia
1802—1869
g. m. handlanden *Jacob*
Malmros
1793—1857
Clara Andrina
1810—1902
g. m. fanjunkaren *Frans*
Lorens Braconnier
1809—1876

Samuel Bergh
(se stamtavla II)
1771—1846
handlande och mjölnare
g. m. *Marianna Stefas*
1784—1845
Tab. 21, sid. 115

Lorens
1809—1872
svarvaremästare
g. m. *Amalia Sjöström*
1806—1866
Tab. 22, sid. 117
Christine Marie
1810—
Anna Catharina
1813—1851
g. m. 1) garverifaktorn
Johan Abraham Broman
1792—1837
2) garverifabrikören
Jöns Peter Malmros
1814—1886
Martin Ebbe
1816—
kofferdikaptän
Fredrik Christian
1821—1859
handlande
Carl Petter
1823—1840

Axel Fredrik
1836—1894
sergeant
g. m. 1) *Abrahamina*
Eufemia Broman
1837—1876
2) *Sofia Bernhardina*
Ohrman
1842—1919
Tab. 23, sid. 118
Hildegard Kristina
1838—1872
lärarinna
Lorens Samuel Waldemar
1844—1872
privatlärare
Lotten Amalia Josefina
1849—
Axelina Mathilda
1852—1852

Anna Sofia
1878—1910

<i>Anna Maria Gottschick</i> 1731—1807	<i>Christian Peter Johanna Cecilia Bergh</i> 1768—1846	<i>Henriette Kockum</i> 1798—1864
<i>Lorentz (Laurent) Bergh</i> 1722—1772 handlande		
<i>Bengt Sofia Holm</i> 1753—1786	<i>Christian Peter Kockum</i> 1771—1828 garverifaktor	<i>Hilda Cecilia Bergh</i> 1825—1936
<i>Henrik Kockum</i> 1748—1825 rådman		
<i>Brita Malm</i> 1748—1788	<i>Christina Ifoersson</i> 1768—1855	<i>Christian Bergh</i> 1793—1866 handlande
<i>Efraim Ifoersson</i> 1738—1826 tunnbindarmästare		
<i>Anna Maria Gottschick</i> 1731—1807	<i>Peter Bergh</i> 1751—1818 handlande o. lantbrukare	<i>Jan Kockum</i> 1857— godsägare
<i>Lorentz (Laurent) Bergh</i> 1722—1772 handlande		
<i>Brita Malm</i> 1748—1783	<i>Christina Ifoersson</i> 1768—1855	<i>Peter Kockum</i> 1821—1891 godsägare
<i>Efraim Ifoersson</i> 1738—1826 tunnbindarmästare		
<i>Anna Maria Gottschick</i> 1731—1807	<i>Peter Bergh</i> 1751—1818 handlande o. lantbrukare	<i>Anna Brita Bergh</i> 1794—1867
<i>Lorentz (Laurent) Bergh</i> 1722—1772 handlande		
<i>Magdalena Berckhan</i> 1731—1766	<i>Gunilla Ruhe</i> 1764—1809	<i>Johan Daniel (Jan) Kockum</i> 1787—1854 godsägare
<i>Johan Daniel Ruhe</i> 1727—1778 färgare		
<i>Anna Christina Ruhe</i> 1725—1782	<i>Henrik Kockum</i> 1748—1825 rådman	<i>Peter Kockum</i> 1821—1891 godsägare
<i>Lars Kockum</i> 1719—1790 rådman		

Antavla för Jan Kockum utvisande bl. a. hans trefaldiga härstanning från Lorentz (Laurent) Bergh (se tab. 5). Förutom ovannämnda fyra giften emellan medlemmar av släkterna Bergh och Kockum förekommer ytterligare ett sådant, nämligen emellan garverifaktorn Lorens Kockum och Anna Maria Bergh. (se tab. 6).

FÖRTECKNING ÖVER DE FÖRSTA ÄGARNA AV DENNA BOK.

1. Bergh, C. J., disponent, Malmö.
2. Dieden, Ellen, född Kockum, fru, Bellevue gård, Malmö.
3. Kockum, Jan, godsägare, Jordberga.
4. Rydberg, Chr., direktör, Malmö.
5. Bergh, Lennart, direktör, Malmö.
6. Bergh, Th. C., konsul, Malmö.
7. Bergh, Sara, född Lundholm, fru, Stockholm.
8. Kruse, Elvira, född Bergh, fru, Djursholm.
9. Kockum, Hiida, fröken, Rosengård, Malmö.
10. Bergh, Ebbe, med. dr, Malmö.
11. Bergh, Eivor, fröken, Stockholm.
12. Bergh, Stig, löjtnant, Gävle.
13. Hommerberg, Ninni, född Bergh, fru, Malmö.
14. Bergh, Augusta, född Areskoug, fru, Kivik.
15. Areskoug, Hedvig, född Bergh, fru, Kivik.
16. Aspelin, Gunnar, docent, Lund.
17. Bergh-Samuelsson, Hedwig, fru, Säffle.
18. Bergh, Sven, bergsingenjör, Eskilstuna.
19. Bergh, Elsa, född Wallenstrand, fru, Malmö.
20. Cavalli, Elsie, född Bergh, fru, Malmö.
21. Malmros, Märtha, född Bergh, fru, Malmö.
22. Doležel, Gudrun, född Bergh, fru, Bratislava.
23. Björling, Clara, född Dieden, fru, Lund.
24. Dieden, Henrik, godsägare, Trolleberg, Lund.
25. Kockum, Christian, f. d. revisor, Malmö.
26. Kockum, Berndt, f. d. ryttmästare, Råby gård, Lund.
27. Rydberg, Anna, fröken, Malmö.
28. Lundholm, Anna, född Schedin, fru, Stockholm.
29. Bergh, Lennart, direktör, Malmö.
30. Bergh, Brita, född Nilsson-Ehle, fru, Malmö.
31. Kruse, Göran, civilingenjör, Stockholm.
32. Rydberg, Edla, fröken, Malmö.
33. Kockum, Peter, direktör, Sölvesborg.
34. Bergh, Lennart, direktör, Malmö.
35. Bergh, Carl Herman, gosse, Malmö.
36. Bergh, Ove, löjtnant, Kristianstad.
37. Bergh, Karin, född Asp, fru, Hälsingborg.
38. Bergh, Ebba, fröken, tandläkare, Sollebrunn.
39. Bergh, Gösta, revisor, Stockholm.
40. Kock, Lina, fröken, Lund.
41. Bergh, Nils Peter, med. kand., Malmö.
42. Bergh, Håkan, ingenjör, Malmö.
43. Bergh, Ingegerd, fröken, Malmö.
44. Malmros, Carl Jöran, gosse, Malmö.
45. Doležel, Vera, flicka, Bratislava.
46. Bergh, Christian, ingenjör, Malmö.
47. Wallenstrand, Siri, fröken, Stockholm.
48. Kockum, Elisabeth, fröken, Råby gård, Lund.
49. Nilsson, Johan, f. d. inspektör, Åkarp.
50. Lundgren, Gerda, sophiasyster, Söderbärke.
51. Kruse, Ernst, fabrikör, Malmö.
52. Dieden, Berthold, direktör, Malmö.
53. Kockum, Frans Henrik, direktör, Malmö.
54. Winberg, Oscar, major, Malmö.
55. Dieden, Gotthard, hamndirektör, Göteborg.
56. Rappe, Anna, född Dieden, friherinna, Lund.
57. Dieden, Oscar, bergsingenjör, Stockholm.
58. Dieden, Maria, fröken, Bellevue gård, Malmö.
59. Edelstam, Eva, fröken, Saltsjö-Duvnäs.
60. Ellwyn, Ellen, född Rietz, doktorinna, Katrineholm.
- 61—63. Kruse, Elvira, född Bergh, fru, Djursholm.
- 64—69. Kockum, Jan, godsägare, Jordberga.
70. Rydberg, Lisen, fröken, Malmö.
71. Kockum, Ditmar, studerande, Råby gård, Lund.
72. Kockum, Henrik, studerande, Råby gård, Lund.
73. Cramér, Ann-Mari, född Kockum, fru, Smiss gård, Havdhem.
74. Kockum, Lars Peter, student, Råby gård, Lund.
- 75—78. Bergh, Lennart, direktör, Malmö.
79. Akademiska föreningens i Lund bibliotek.

80. Malmö nation i Lund.
 81. Nilsson-Ehle, Herman, professor, Svalöv.
 82. Maugras, Roger, excellens, minister, Stockholm.
 83. Bager, Einar, konstnär, Malmö.
 84. Bergh, Th. C., konsul, Malmö.
 85. Lundholm, Eric, försäljningschef, Stockholm.
 86. Bergh, Sara, född Lundholm, fru, Stockholm.
 87. Bergh, Waldemar, handlande, Skara.
 88. Almquist, Helge, riksarkivarie, Stockholm.
 89. Anthell, Gösta, kontorist, Malmö.
 90. Bergendal, Sten, arkivarie, Lund.
 91. Clemensson, Gustaf, landsarkivarie, Göteborg.
 92. Jensen, G. A., expeditionsvakt, Lund.
 93. Ljungberg, Albert, v. häradshövding, Klippan.
 94. Ljungberg, Leif, stadsarkivarie, Malmö.
 95. Munck af Rosenschöld, Th., hovrätts-assessor, Malmö.
 96. Persson, Signe, arkivbiträde, Malmö.
 97. Weibull, C. G., landsarkivarie, Lund.
 98. Bornstedt, H. von, ryttmästare, Göteborg.
 99. Frick, Ernst, kamrer, Malmö.
 100. Knutsson, Knut, förste bibliotekarie, Stockholm.
 101. Ulfsparré, Sigge, direktör, Lund.
 102. Welin, Erik, sparbankstjänsteman, Falsterbo.
 103. Schmitz, Aug., direktör, Malmö.
 104. Rappe, Eric, friherre, advokat, Malmö.
 - 105—107. Bergh, Th. C., konsul, Malmö.
 108. Stadsarkivet i Malmö.
 109. Landsarkivet i Lund.
 110. Malmö stadsbibliotek.
 111. Malmö museum.
 112. Personhistorisk tidskrift, Stockholm.
 113. Sydsvenska dagbladet snällposten, Malmö.
 114. Skånska aftonbladet, Malmö.
 115. Skånska dagbladet, Malmö.
 - 116—150. Reserverade.
-

PERSONREGISTER

TILL INLEDNINGEN SAMT TAB. 1—23 OCH BIL. II.

	Sid.		Sid.
Albrecht, C. M., handelsman	48	Bergh, <i>Alfred</i> Edward, handlande, sedermera godsägare	58 (portr.), 61*, 64
Albrecht, Lorens Stephan, handlande	38	Bergh, Anna Brita, g. Kockum,	44 (portr.), 46*, 124
Albrecht, Peter Berendt, handlande	38	Bergh, Anna Catharina (†1742)	26
Almberg, landsgevaldiger	31	Bergh, Anna Catharina (†1743)	26
Andersson, <i>Anna</i> Euphrosyne, g. Bergh	94	Bergh, Anna Catharina (†1789)	26
Andersson, <i>Anna</i> Ingeborg, g. Bergh,	84 (portr.), 86	Bergh, Anna Catharina, 1:o g. Ruhe,	2:o Bauert 37 f.
Andersson, Jeppa, lasarettsläkare	108 f.	Bergh, Anna Catharina, 1:o g. Broman,	2:o Malmros 115*, 118
Andersson, Jöns, bonde	54	Bergh, Anna Catharina (†1886)	105
Andersson, Nils, hotellägare och lantbrukare	86	Bergh, Anna Christina	113
Andersson, Wilhelm, advokat	63	Bergh, Anna Maria, g. Kockum,	45 (portr.), 47*, 124
Angel, <i>Elin</i> Maria, g. Bergh, 93 (portr.),	94	Bergh, Anna Maria, g. Nilsson	114
Angel, Emil, lantmätare	94	Bergh, Anna Sofia (Anne-Sofie)	59 (portr.), 61
Anna Christensdotter	16	Bergh, Anna Sofia (†1910)	118
Areschoug, Christine Charlotte, g. Kock	69	Bergh, Arne <i>Håkan</i> Christian, ingenjör	85 (portr.) 86
Areskoug, Augusta, g. Bergh, 69 (portr.),	72	Bergh, Axel Fredrik, sergeant	117 f.
Areskoug, <i>Magnus</i> Holger, fabriksidkare	72	Bergh, Axelina Mathilda	117
Areskoug, Ulrik, agronom	72	Bergh, Berendt	113
Asp, Karin, g. Bergh	100	Bergh, Carl Edward, godsägare	66, 68—70, 72
Asp, Olof, sjökaptän	100	Bergh, Carl Gustaf	61
Aspelin, Gunnar, docent	72	Bergh, Carl Herman	81 (portr.), 82
Aspelin, <i>Karl</i> Johan Wilhelm Louis,	72	Bergh, <i>Carl</i> Jöran, disponent	68, 72, 74—81, 83, 85
genremålare	72	Bergh, Carl Petter	116
Bager, Einar, konstnär	11	Bergh, <i>Carolina</i> Fredrika, g. Damm	9, 45 (portr.) 47*
Bager, Haquin, handelsman	33	Bergh, <i>Carolina</i> (Ninni), g. Hommerberg	71 (portr.), 72
Barck, Helena, g. Körner	91	Bergh, <i>Casimir</i> Theodard, provinsialläkare	90, 103—105
Barkman, Pehr, Gustaf, handlande	38, 48, 55	Bergh, Catharina, g. Richter	44 (portr.), 47
Bauert, Johan, handlande	37		
Beijer, Gottfried, grosshandlare	84		
Bengta, g. Jöns Olsson	12		
Bengtsson, Gunhilda	118		
Berckhan, Biörn, handelsman	27		
Berckhan, Magdalena, g. Ruhe	124		
Bergh, Adelgunda	24		
Bergh, Adelgunda Maria	24		
Bergh, Andreas Lorens	113		

Sid.

Bergh, Catharina *Sophia*, g. Malmros 80, 113 (portr.), 114

Bergh, Christian (†1836) 61

Bergh, Christian, handlande 46, 48—64, 115, 124

Bergh, Christian, ingenjör 73, 76, 83—86

Bergh, Christian *Ludvig*, handelsbokhållare 70 (portr.), 72

Bergh, Christina (†1812) 47

Bergh, Christina (†1841) 60

Bergh, *Christina* Margaretha, g. Albrecht 38

Bergh, Christine Marie 115

Bergh, Christoffer (†1758) 24

Bergh, Christoffer (†1764) 24

Bergh, *Clara* Andrina, g. Braconnier 114

Bergh, Clara Dorothea 113

Bergh, Diedrich (†1755) 38

Bergh, Diedrich (†1757) 38

Bergh, Diedrich, kofferdikapten 35—39, 111*—114

Bergh, Dorothea (f. 1763) 24

Bergh, Dorothea (f. 1766) 36, 38, 39*, 112

Bergh, Dorothea Catharina 20

Bergh, *Ebba* Sara Catarina 104 (portr.), 105

Bergh, *Ebba* Wilhelmina, g. Andersson 107 (portr.), 108 f.

Bergh, *Ebbe* Niclas, handlande och fabrikör 47, 57, 106—108

Bergh, *Ebbe* Nicolaus, handlande 39*, 112

Bergh, *Ebbe* Persson, bagaremästare 20, 25 f.

(Bergh), *Ebbe* Persson, skeppare i Malmö 9—17

Bergh, *Ebbe* Wilhelm Jeppa, med. d:r 45, 108—110

Bergh, *Edla* Charlotta 59 (portr.), 61

Bergh, *Eivor* Margareta 98 (portr.), 99

Bergh, *Ella* Maria 92

Bergh, *Ellen* Henrietta, g. Aspelin 71 (portr.), 72

Bergh, *Elsa* Catharina 20

Bergh, *Elsa* Magdalena (f. 1760) 24

Bergh, *Elsa* Magdalena, g. de la Rose 19 f.

Bergh, *Elsie*, g. Cavalli 78 (portr.), 80

Bergh, *Emilia* Wilhelmina (Mina) 59 (portr.), 61 f.

Sid.

Bergh, Erik *Gösta*, revisor 102

Bergh, *Erik* Waldemar 92, 101 f.

Bergh, Fredrik Christian, handlande 116

Bergh, Fredrika, g. Möller 115

Bergh, Georg Christian 113

Bergh, Gudrun, g. Doležel 79 (portr.), 80

Bergh, *Gudrun* Katarina 100

Bergh, Gunella Catharina, g. Lundholtz 20

Bergh, *Gustaf* Fredrik, apotekare 91, 95—99

Bergh, *Gustaf* Fredrik, med. d:r 47, 57, 87—91, 103

Bergh, *Gustaf* Ludvig Casimir 105

Bergh, *Gustaf* Peter 90

Bergh, *Gustaf* Petrowski, handlande 90, 91—95, 100 f.

Bergh, Hedwig Magdalena, g. Samuelsson 91—94

Bergh, Henriette (†1907) 108

Bergh, Henriette (Jetten), g. Rydberg 59 (portr.), 62

Bergh, *Hilda* Cecilia, g. Kockum 58 (portr.), 60*, 63, 124

Bergh, *Hilda* Elvira (†1861) 72

Bergh, *Hilda* Elvira (Vivi), g. Kruse 71 (portr.), 73

Bergh, Hildegard, Kristina 117

Bergh, *Ida* Augusta 108

Bergh, *Ida* *Hedvig* Charlotta, g. Areskoug 71 (portr.), 72

Bergh, *Ida* Josefina, 1:o g. Lundin, 2:o Dragstedt 89 (portr.), 90

Bergh, Ingeborg Catharina, g. Lenté 23

Bergh, Ingegerd 79 (portr.), 80

Bergh, *Inger* Magdalena 100

Bergh, Johan Christian (f. 1767) 24

Bergh, Johan Christian, skeppare 35, 38*

Bergh, Johan Christian, stadsvågmästare 12, 17 f., 20—24, 27

Bergh, *Johanna* *Cecilia*, g. Kockum 39*, 57, 124

Bergh, Josephina *Nathalia* 60 (portr.), 62 f.

Bergh, Juliana (Jana) Thomea 108

Bergh, Jöns Petter 20

Bergh, Kjell *Ove*, löjtnant 110

Bergh, *Lennart* Carl, direktör 78 (portr.), 80

	Sid.		Sid.
Bergh, Lorens, svarvaremästare	115,	Borg, magister	31
	117—118	Bredemeyer, Mathilda, g. Zadig	110
Bergh, Lorens Samuel Valdemar, privatlärare	117	Braconnier, Frans Lorens, fanjunkare	114
Bergh, Lorentz (†1718)	20	Broman, Abrahamina Eufemia, g. Bergh	118
Bergh, Lorentz (†1752)	24	Broman, Johan Abraham, garverifaktor	115*, 118
Bergh, Lorentz (f. 1754)	24	Carl, Anna Catharina Johansdotter, g. (Bergh)	12, 18—21, 25, 27
Bergh, Lorentz (Laurent) Persson, handelsman	12, 19 f, 22, 27—40, 111, 115, 124	Carl, Johan Christian, överskärare	18*, 34
Bergh, Lorentz, repslagaremästare	46, 57	Carl XII, svensk konung	14
Bergh, Lotten Amalia Josefina	117	Catharina Svendsdotter, g. Collén	26
Bergh, Maria Elisabeth, g. Freundt	18, 20	Cavalli, Hans, fil. d:r	80
Bergh, Maria Helena, g. Möller	38, 48	Christen Jönsson	13 f.
Bergh, Maria Regina	24	Christensdotter, se Anna, Dorotea och Otilia Christensdotter	
Bergh, Martin Ebbe, kofferdikapten	116	Christensson, se Olof Christensson	
Bergh, Märta (f. 1761)	24	Christian V, dansk konung	11
Bergh, Märtha, g. Malmros	78 (portr.), 80	Cronsioe, Carl Christian, löjtnant	52
Bergh, Nils Peter, e. o. amanuens	85 (portr.), 86	Cronsioe, Cornelius Alexander, se Sjöcrona	
Bergh, Pehr	24	Collén, Anders Jochumson, bagaremästare	
Bergh, Pehr Ebbe, hantverksge­sell	24	Collén, Gertrud Christina, 1:o g. Örnberg, 2:o Bergh, 3:o Radtke.	26
(Bergh), Per Ebbesson, bryggare	12, 16—21, 25, 27, 34	Colling, Lars Johan, professor	40
Bergh, Peter, handelsman, sedermera lantbrukare	35, 37, 40—48, 87, 106, 112, 124	Dahl, Peter, handelsman	29
Bergh, Peter, handlande och disponent	52, 60 f., 64—74, 83	Dalpil, löjtnant	43
Bergh, Petter Daniel	24	Damm, Janne, fil. d:r	47
Bergh, Samuel, kofferdikapten, sedermera lantbrukare	35, 39, 115—117	Damm, Johan Petrus, kapten	47
Bergh, Sonja Margareta	110	De la Gardie, Axel Gabriel, landshövding	46
Bergh, Sophia Charlotta	24	De la Rose, Magnus, bokbindare, sedermera bryggare	19 f.
Bergh, Stig Gustaf Kasimir, löjtnant	97 (portr.), 99	Dieterich, Adelgunda Dorothea, g. Bergh	23—24
Bergh, Sven Gustaf Fredrik, bergsingenjör	92—94	Dieterich, Christoffer (I), apotekare	23
Bergh, Thor Idar Christian, bankkamrer	92, 100	Dieterich, Christoffer (II), apotekare	23
Bergh, Thorsten Christian Howard, konsul	80—82	Dieterich, Christoffer (III), apotekare	23
Bergh, Ulrika Sofia	26	Doležel, Miloslav Leodegar, major	80
Bergh, Waldemar, handlande	93 (portr.), 94	Dorotea Christensdotter, 1:o g. Jöns Helgesson, 2:o Rundström	16 f.
Bergh, Wilhelm	61	Dragstedt, William Paridon, kamrer	90
Bergh, Zelma Maria Fredrika	89 (portr.), 90	Ebbe, skeppare, se (Bergh), Ebbe Persson	
Boldt, Johanne Wilhelmine (Mina) g. Bergh	106 (portr.), 107 f.	Ebbe Persson i Malmö, se (Bergh)	
Boldt, John, kapten	107	Ebbe Persson, bonde i Ingelstorp	11 f.
		Ebbe Persson, skeppare i Torekov	10—14
		Ebesson, se Per Ebbesson och (Bergh)	

	Sid.		Sid.
Ekman, <i>Harriet Marie-Louise</i> , g. Bergh	97 (portr.), 99	Iversson, Christina, 1:o g. Stenberg,	44—48, 87, 106, 124
Ekman, Johannes (Nannes) Laurentius,	99	2:o Bergh	44—48, 87, 106, 124
direktör	99	Iversson, Efraim, tunnbindaremästare	45, 124
Engelander, J., rådman	34	Iversson, Gottlieb, konstsnickare	45
Esbjörnsson, Maria, g. Andersson	86	Isberg, A. U., järnvägskamrer	9, 42
Falkman, Henrik, handelsman	38, 48	Jacob Hansson, lots	40, 42
Falkman, Jacob, färgerifaktor	52	Jacobsson, Hans Thomas, handlande	48
Flensburg, Gust., disponent	66	Joensdotter, se Sitzel Joensdotter	
Flodman, Catharina	35	Johansson, se Jöns Johansson	
Forssman, handelsman	32	Jöns Helgesson, bryggare	12 16*
Fredrik VII, dansk konung	58	Jöns Johansson	14
Freundt, Jöran, bryggare	18, 20	Jönsson, se Christen Jönsson	
Frick, Thomas, handlande	116	Kehler, Adelgunda, g. Dieterich	25
Friis, Christina, g. Stefas	115	Klein, garvaremästare	26
Gadd, Mathias, handlande	43	Kock, Carl Jöran, handlande	66, 69
Gemzæus, Henrik, rådman	31	Kock, <i>Christine</i> Charlotte, g. Bergh	68 (portr.), 69—74, 83
Gottschick, Anna Maria, g. Bergh	31 (portr.), 35—40, 111, 115, 124	Kock, Nils	34
Gottschick, Diedrich, sämskmakare	27, 35	Kockh, Anna Maria	12
Graff, skeppare	29	Kockum, Berndt, ryttmästare	63
Gundela Larsdotter, g. Carl	18	Kockum, Christian, revisor	63
Gustaf III, svensk konung	33	Kockum, <i>Christian</i> Peter, garverifaktor	39*, 43, 57, 124
Hagström, rådman	33	Kockum, Ellen, g. Dieden	63
Hallengren, Jöns Svensson, bryggare	27	Kockum, F. H., fabriksidkare	38, 107
Halling, C. C., borgmästare	48	Kockum, Hanna, g. Rietz	63
Hansson, se Jacob Hansson		Kockum, Henriette, g. Bergh	55 (portr.), 57—64, 124
Hedborg, <i>Harriet</i> Charlotta Konstantia, g. Ekman	99	Kockum, Henrik, garverifaktor och rådman	24, 124
Hedemann-Gade, C. A., sockerraffinadör	51	Kockum, Hilda	63
Hedström, <i>Anna</i> Wilhelmina Katarina, g. Bergh	103—105	Kockum, Ida	63
Hedström, Ludvig, baningeniör	103	Kockum, Jan, godsägare	63, 124
Hedström, Olga, g. Bergh	103—105	Kockum, <i>Johan</i> Daniel (Jan), godsägare	46, 106 124
Hegardt, Georg, kommersråd	40	Kockum, Julius	63
Hegardt, Gustaf, handelsman	29	Kockum, Lars, sämskmakare och rådmän	33 f, 124
Hegardt, Jacob, handlande	31	Kockum, Lorens, garverifaktor	47*, 124
Helgesson, se Jöns Helgesson		Kockum, Peter, godsägare	60, 124
Hellstedt, Carl, apotekare	23	Kruse, <i>John</i> Erik, fil. d:r	73
Henning Henningsson, sadelmakare	32	Körner, Gustaf <i>Christian</i> , handlande	91
Herman Simson	12	Körner, Ida, g. Bergh	91—95, 100 f.
Holm, Bengta Sofia, g. Kockum	124	Larose, se De la Rose	
Hommerberg, Erland <i>Christian</i> , v. häradshövding	72	Larsdotter, se Gundela Larsdotter	
Håål, Jacob, hauthoist	22	Lars Nielssen, ostindiefarare	17 f.

	Sid.		Sid.
Lenté, Louis, språklärare	23	Nilsson-Ehle, Brita Sofia Elisabeth, g. Bergh	81 (portr.), 82
Lilienberg, Nils, häradshövding	54	Nilsson-Ehle, Nils Herman, professor	82
Linderoth, Jacobina M., g. Rabe	90	Norlander, P., brukspatron	47
Linneroth, Thor, handlande	29	Norstedt, Anna, g. Sundberg	102
Lund, Sara, g. Hedström	103	Ohrman, Sofia Bernhardina, g. Bergh	118
Lundholm, Otto Ludvig, köpman	98	Olof Christensson	16
Lundholm, Sara Charlotta Josefina, g. Bergh,	97 (portr.), 98 f.	Oscar I, svensk konung	56, 58
Lundholtz, Mathias, handsmakare	20	Otilia Christensdotter, 1:o g. Nils Månsson, 2:o Stenfelt	16 f.
Lundin, Gustaf Rabe, drätselkamrer	90	Paulsson, Johan, se Malmros	
Lykke, Peder, ärkebiskop	54	Per Ebbesson, se (Bergh)	
Lytke, Elsa Claudsdotter, 1:o g. Christen Jönsson, 2:o (Bergh)	13—17	Per Ebbesson, bonde i Ingelstorp	11
Malm, Brita, g. Ifversson	45, 124	Per Ebbesson i Torekov	11 f.
Malmros, Bror Ake, köpman	80*, 115	Persson, Anders, nämndeman	54
Malmros, Clara Krestina Rebecka, g. Möller	114	Persson, Ebbe, se Ebbe Persson och (Bergh)	
Malmros, Jacob, handlande	114 f.	Persson, Mathilda, g. Svensson	94
Malmros, Johan Paulsson, arbetskarl	115	Rabe, Augusta Beata, g. Bergh	88—91, 103
Malmros, Jöns Petter, garverifabrikör	115	Rabe, Gustaf, prost	89 f.
Malmros, Wilhelm Tancred, rådman	114	Radtke, Christian, bagaremästare	26
Malmström, Mikael, bruksinspektör	43 f.	Regensdorff, handlande	106
Mandorff, David, handlande	112	Richter, Emil, ingenjör	83
Marcus-Bergh, Anna-Greta	94	Richter, Robert, överstelöjtnant	46 f.
Mellblom, Matilda, g. Asp	100	Romberg, Signe Laura Amalia, g. Nilsson-Ehle	82
Molander, Anders Jonas, komminister	112	Ruhe, Anna Christina, g. Kockum	124
Molander, Clara Christina, g. Bergh	112 ff.	Ruhe, Gunilla, g. Kockum	124
Molin, profoss	31	Ruhe, Johan Daniel, färgare	37, 124
Morman, Anthon, possessionat	43	Rundström, Magnus Persson, handlande, sedermera bryggare	16
Morman, Cecilia	43	Rydberg, Anna	63
Månsson, se Nils Månsson		Rydberg, Christian, direktör	63
Möller, Alle Johan, lanträntmästare	38, 48	Rydberg, Edla	63
Möller, Catharina Christina, g. Barkman	38, 48	Rydberg, Elise	63
Möller, Didrik Magnus Axel, professor	114	Rydberg, Gustaf, kungl. målare	62
Möller, Johanna Albertina, g. Albrecht	38	Rydberg, Otto Wilhelm, godsägare	62
Möller, Lorens Ekman Alleson, professor	38	Rydling, Maria Christina, g. Molander	112
Möller, Olof Gissel, v. auditör	113	Samuelsson, John Cecil Paulus, ingenjör	91
Neander, Håkan, borgmästare	34	Schedin, Anna Mathilda, g. Lundholm	98
Neering, Christian	12	Schmidt, Ida, g. Angel	94
Neukammer, Anna Maria, g. Carl	18	Schwabe, Sofie, g. Areskoug	72
Nielsen, se Lars Nielsen		Simson, se Herman Simson	
Nils Månsson, handlande	16	Sitzel Joensdotter, g. Lars Nielsen	18
Nilsson, Christer, handlande	101	Sjöcrona, Cornelius Alexander, lantråd	52
Nilsson, Fredrik Wilhelm, lantbrukare	114	Sjöström, Amalia, g. Bergh	117 f.
		Sjöström, Carl, amiralitetsmusikant	117

Sjöström, Chr., kvarnbyggare	Sid. 54	Sörensen, Salomon, stadsarkitekt	Sid. 64
Sommar, Per, pastor	12	Tengvall, Hans, handelsman	27
Sommer, Christine, g. Boldt	107	Thörnqvist, G., professor	102
Sparvardt, Johan Jacob, bagareålder- man	25	Trolle-Wachmeister, Hans Gabriel, ex- cellens	54
Stefas, Marianna, g. Bergh	115—117	Tullberg, Hasse W., bokförläggare	108
Stefas, Mårten, komminister	115	Tullström, Nils, handelsman	27
Stein, Maria Elisabeth	12	Uldal-Jørgensen, H., ingenjör	65
Stenberg, Albreckt	45	Wallenberg, Marcus, v. häradshövding	74
Stenberg, Antoinetta	45	Wallenstrand, <i>Axel</i> Emil, kaptenlöjt- nant	79
Stenberg, Carl	45	Wallenstrand, <i>Elsa</i> Sophia Emilia, g. Bergh	78 (portr.), 79—81
Stenberg, Christina	45	Westerdahl, <i>Fanny</i> Emilie Christine, g. Wallenstrand	79
Stenberg, O. J., fänrik	45 f.	Westerdahl, Otto, premiärlöjtnant	79
Stenberg, Peter, vagnmakare	45	Widegren, C. F., justitieborgmästare	54
Stenberg, Sofia	45	Wollmar, J. J., rådmän	111
Stenfelt, Lorents, sockerbagare	16	Zadig, <i>Margot</i> Sofia Dina, g. Bergh	109 (portr.), 110
Stenkula, Z. F. A., med. kand.	87	Zadig, Moritz, fabriksidkare	110
Stille, Sv. J., med. kand.	87	Åkander, Maria Eleonora, g. Sjöström	117
Stridsberg, Jenny, g. Åqvist	99	Åkerblom, Jean, förste lantmätare	52, 54
Ståhle, Jonas, handlande	39, 48	Åqvist, <i>Kerstin</i> Margareta, g. Bergh	97 (portr.), 99
Sundberg, Ernst <i>Gustaf</i> , sekreterare i domänstyrelsen.	102	Åqvist, Orvar, direktör	99
Sundberg, Vendela <i>Helena</i> Victoria, g. Bergh	101	Örnberg, Jöns, bagaremästare	25 f.
Svensdotter, se Catharina Svensdotter			
Svensson, Andreas, lantbrukare	94		
Söderberg, Botilda, g. Malmros	115		