



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

KIRSTIN NØRGAARD-PEDERSEN

SEJERSLÆGTEN

EN ØSTJYSK STORBONDESLÆGT

BIND II



SLÆGTEN 2016

Sejerslægten
en østjysk storbondeslægt
bind II

KIRSTIN NØRGAARD-PEDERSEN

SEJERSLÆGTEN
EN ØSTJYSK STORBONDESLÆGT

BIND II

SLÆGTEN 2015

Sejerslægten
en østjysk storbondeslægt
bind II
af Kirstin Nørgaard-Pedersen

Skrifttype Garamond
Layout, sats, slægtstavler
tegninger og fotografier
hvor andet ikke oplyses af
© Kirstin Nørgaard- Pedersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

BIND II

Niende slægtled	7
Tiende slægtled	193
Trykte kilder, om illustrationerne og forkortelser	260
Om skifternes indboregistreringer	261
Ordbog	268
Alfabetisk personregister	272



Plakater som denne blev hængt op ved kirkerne i hele området, inden auktionen skulle finde sted den 17. august 1767.

1767 blev Ryttergodset i det Skanderborgske distrikt solgt på auktion. Alle måtte købe deres gård eller hus, uanset om de i forvejen var selvejere. Dette blev begrundet med, at de på lige fod med fæsterne havde nydt godt af forskellige former for hjælp og hartkornsreduktioner, så de derved fik nedsat deres ydelser. De selvejere som kunne fremlægge bevis for, at de havde skøde eller anden adkomst til deres ejendom, fik dog forkøbsret mod at betale 100 rdl. pr tønne hartkorn.. Til det formål fik de afskrevet deres adkomster, som for dette ene område findes bevaret på rigsarkivet.

NIENDE SLÆGTLED

565. KNUD JENSEN, født i Galten, døbt 18. juni 1719, død sst., begravet 8. juni 1775. Gift i Harlev 20. august 1743 med Kirsten Danielsdatter, født i Skibby, døbt 13. september 1722 i Harlev.

Knud Jensens kone Kirsten Danielsdatter var født i Skibby, hendes forældre var Daniel Pedersen Kå og Anne Lauritsdatter, som stammede fra Fregerslev i Hørning sogn. De nedstammede begge fra herredsfoged Peder Pedersen i Borum.

Knap et halvt år før hun og Knud Jensen blev gift, betalte han husbondhold og overtog sin stedfar Anders Pedersens gård i Galten, som denne 1743 måtte forlade på grund af fattigdom.¹ Gården blev tilskødet ham og hans kæreste Kirsten Danielsdatter den 28. marts samme år af stedfaderen Anders Pedersen i Galten og hans mor Jytte Nielsdatter, undtaget var dog et gadehus, som Anders Pedersen og hans hustru skulle nyde til beboelse, så længe de levede. Huset skulle vedligeholdes af gårdens ejer efter indgået kontrakt. Knud Jensens bror Niels Jensen, som var til stede ved retten med sin formynder Peder Nielsen af Lundgård, tilstod at have fået udbetalt sin fædrene arvepart, der havde stået i gården, og som hans formynder havde modtaget på hans vegne.²

566. NIELS JENSEN, født i Galten, døbt 14. juni 1722, død sst., begravet 7. januar 1774. Gift i Galten 2. december 1745 med Anne Jensdatter, døbt 17. maj 1705, død i Galten, begravet 22. december 1746. Gift 2. i Mesing 25. juli 1747 med Anne Rasmusdatter, født i Mesing, døbt 3. november 1747, død efter 1778.

Barn i første ægteskab:

Se under moderen Anne Jensdatter nr. 282 i ottende slægtled. Barn nr. 599.

Børn i andet ægteskab:

< 1257. Anne Nielsdatter, døbt 20. oktober 1748.

< 1258. Maren Nielsdatter, født omtrent 1753.

1259. Ellen Nielsdatter, døbt 27. februar 1754.

1260. Kirsten Nielsdatter, døbt 3. juli 1756.

1261. Jens Nielsen, døbt 17. januar 1759.

1262. Mette Nielsdatter, døbt 8. maj 1763.

1263. Johanne Nielsdatter, døbt 29. juni 1766.

1264. Rasmus Nielsen, døbt 30. august 1772.

Niels Jensens første kone Anne Jensdatter er ligesom han efterkommer af herredsfoged Peder Pedersen i Borum. Det barn hun fødte før sin død hed Karen, og skal derfor søges i ottende slægtled nr. 282, barn nr. 599.

Efter Anne Jensdatters død gik der kun kort tid, før Niels Jensen igen blev gift, og ligesom første gang var det også med en af herredsfoged Peder Pedersens mange efterkommere. Ved sit giftermål var Niels Jensen blevet ejer af Anne Jensdatters fødegård i Galten, som gennem køb af en anden part af gården i 1745 var blevet en temmelig stor gård.³ Hans datter af det første ægteskab er, så vel som de mange børn af ægteskabet med Anne Rasmusdatter, nævnt i det skifte, der blev holdt efter ham den 6. april 1774. Børnene var sønnerne Jens Nielsen 15 år og Rasmus Nielsen 1½ år gammel. Datteren Karen Nielsdatter af det første ægteskab

1. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1743 16/3, fol. 231.

2. RA. ADK.1767. Gård nr. 98 skøde nr. 3 1743 28/3.

3. Skøder m.m. se slægtled 8 nr. 282.

var gift med Morten Jensen i Rode på Vedelslunds gods. Af døtrene af det andet ægteskab var Anne Nielsdatter gift med Tomas Rasmussen i Flensted på Kalbygårds gods. De sidste fem var endnu ugift og alle hjemme hos moderen, nemlig Maren Nielsdatter 22 år, Ellen Nielsdatter 20 år, Kirsten Nielsdatter 17 år, Mette Nielsdatter 10 år og Johanne Nielsdatter, som var 7 år gammel. De myndige arvinger var til stede sammen med Knud Jensen fra Galten, som var mødt på de syv umyndige børns vegne.

Bohavet bestod af et udpuklet sølvbæger med tre runde fødder med K.L.S. og C.D. 1725, to mindre bægre, hvoraf det ene også havde fødder, samt elleve store sølvskeer. Af tinservice var der syv fade, halvandet dusin flade tallerkener, en thepote med fad og en flaske. To kobberkedler var i grue, den største var 20 rdl. værd. Foruden dem var der endnu en kedel, en tragt, et dørslag, et fyrfad og en potte af kobber samt messingkedler, fyrbækken og et sengebækken af messing.

I den inderste stue stod to himmelsenge med sengeklæder, en egedragkiste, og foruden flere kister nævnes en pyramide, to hængeskabe, det ene af egetræ, det andet af fyrretræ, og tolv porcelæns tekopper, en karaffel og syv glas, i et lille kammer var der tønder, en fjerding og to rokke. Den anden stue var møbleret med et langt bord med bænke, et skrin og et stueur med futteral, som kunne gå 24 timer, samt en bilægger kakkelovn. Den salig mands klæder lå i en halv egetræskiste sammen med et futteral med fire rageknive og en oliesten. Klæderne blev vurderet til 28 rdl. 5 mark, for der var fint tøj imellem, heraf skal nævnes tre kjoler, hvoraf den ene var af blåt klæde, en blå klædesvest var med halvandet dusin sølvknapper, et af flere par skindbukser var med seksten sølvknapper, og foruden et rødt hatslag havde han en grøn fløjls hue, to par læderhandsker, to par blå strømper, seksten hørgarns skjorter, et par støvler og to hatte. Registreringen fortsætter med et sengested og en hulseng med sengeklæder og lidt husgeråd, hvoraf der fandtes mere i et kammer og i den yderste stue, hvor der var endnu en seng, og der var ildstedet med tilbehør af jerngryder, skorstenslænker, rist og pande.

Bryggerset var forsynet med kar, baljer og andet til husholdningen, og noget af samme slags fandtes på loftet, Endelig nævnes værktøj, redskaber og dyr. De blev vurderet til 211 rdl. 3½ mark. Boets værdier beløb sig til 508 rdl. 4 mark 4 sk.

Desuden havde Niels Jensen sammen med Knud Jensen, Anders Rasmussen og Frands Simonsen på ryttergodsauktionen købt kongens anpart af Framlev sogns korn og kvægtiende, hvoraf fjerdedelen blev vurderet til 800 rdl., en udestående fordring var på 100 rdl., så formuen derved blev på 1418 rdl. 4 mark. Besætningen skulle være 80 rdl. værd, gården skulle repareres, og Jens Herlovsen havde 400 rdl. til gode efter en obligation, som Niels Jensen havde udstedt i 1772. Derved blev udgifterne på 551 rdl. 2 mark, så der til deling blev 867 rdl. 2 mark.⁴

Efter Niels Jensens død, blev Anne Rasmusdatter og Niels Lauritsen Skov fra Skanderborg trolovet 3. april og kopuleret efterfølgende 19. juni 1778.

568. ANNE PEDERSDATTER, født i Sorring, døbt 17. oktober 1707. Gift 1. i Låsby 7. december 1732 med Oluf Pedersen, født i Kalbygård 1706, død sst., begravet 25. oktober 1747 i Låsby. Gift 2. i Låsby 1. august 1748 med Anders Rasmussen.

Anne Pedersdatters første mand Oluf Pedersen fæstede i 1725 halvdelen af den del af Kalbygård, som hans far Peder Envoldsen før havde i fæste, og som hans mor afstod til ham. Gården havde et tilliggende på 5 tønder 6 skp. 1 alb. hartkom, den anden halvdel på samme størrelse afstod hun til Simon Knudsen. Hver af de to gårde havde 29 fag bygninger. Simon Knudsen var Oluf Pedersens halvbror på mødrene side.⁵ Efter Oluf Pedersens død blev Anne

4. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1774 6/4, fol. 401.

5. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1725 11/10, fol. 208.

Pedersdatter gift med Anders Rasmussen fra Skovsrod, som 1748 fæstede hendes afdøde mands del af gården, den havde da samme tilliggende, men der var 41 fag bygninger.⁶

569. MAREN PEDERSDATTER, født i Sorring 27. december, døbt 1. januar 1709 i Dallerup. Gift 1. i Låsby 4. juli 1728 med Peder Nielsen, født i Skanderborg ladegård omtrent 1695, død i Lundgård, Skovby sogn før 8. november 1746. Gift 2. i Skovby omtrent 1746 med Niels Nielsen.

Børn i første ægteskab:

1265. Mette Marie Pedersdatter, født omtrent 1735 i Lundgård.

1266. Peder Pedersen, født omtrent 1743 i Lundgård.

Maren Pedersdatters første mand kom fra Skanderborg ladegård, hvor han blev født omkring 1695. Han var søn af Niels Pedersen og Boel Mouritsdatter. Peder Nielsen fæstede i 1723 Lundgård i Skovby sogn, og blev da gift med Anders Sørensens enke Karen Jensdatter, som døde i 1728, hvorefter han blev gift med Maren Pedersdatter. Lundgård var en stor enligt liggende gård i Skovby sogn, den havde et tilliggende på 8 tønder 7 skp. 2 fjr. 2 alb. hartkorn med 78 fag bygninger. Gården var i dårlig stand, da han overtog den.⁷

Efter Peder Nielsens død blev Maren Pedersdatter gift med Niels Nielsen, som 1744 blev fæster af Lundgård. Han havde pas fra Marselisborg, men hvorfra han kom ses ikke, og da kirkebogen mangler i Skovby, kendes den nøjagtige dato for deres ægteskab ikke, men af Niels Nielsens fæstebrev ses, at han skulle ægte enken Maren Pedersdatter. Foruden det allerede nævnte hartkorn, var der nu også 1 fjr. 1 alb. skov og 82 fag bygninger.⁸

Maren Pedersdatters to børn med Peder Nielsen, Mette Marie Pedersdatter, født omtrent 1735, og Peder Pedersen, født omkring 1743, er nævnt i skiftet efter hendes stedson Niels Pedersen Lundgård, som døde ugift i Ring kloster i 1756.⁹

574. ANDERS PEDERSEN, født i Kalbygård, døbt 8. juni 1727 i Låsby, død i Kalbygård, begravet 26. april 1763 i Låsby. Gift i Borum 26. juni 1761 med Maren Tomasdatter, født i Borum, døbt 15. januar 1741.

Anders Pedersen fæstede i 1750 sin mor Mette Lauritsdatters formedelst alderdom og svagheit afstandne halvpert af Kalbygård.¹⁰ Anders Pedersens unge hustru var ligesom han selv en af Peder Pedersens efterkommere, men de var beslægtede så langt ude som i syvende led, så de har antagelig slet ikke vidst, at de var i slægt. Hendes forældre var Tomas Sørensen Elev og Kirsten Pedersdatter. Maren Tomasdatter blev gift igen med Laurits Danielsen Kå.⁹

576. MAREN ANDERSDATTER, født i Galten 22. september 1726, død sst., begravet 13. februar 1757. Gift i Galten 1. juli 1751 med Laurits Lauritsen, født omtrent 1725, død i Galten, begravet 6. september 1758.

Børn:

1267. Maren Lauritsdatter, født omtrent 1752.

1268. Karen Lauritsdatter, døbt 15. april 1753.

1269. Anne Lauritsdatter, døbt 9. februar 1755.

6. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1748 24/4, fol. 46.

7. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1723 16/4, fol. 155.

8. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1746 8/11, fol. 49.

9. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1756 22/5, fol. 200.

10. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1750 4/11, fol. 99.

Maren Andersdatters mand Laurits Lauritsen var inderste i Galten, da hun døde. Skiftet efter hendes død blev holdt den 22. oktober 1757. Foruden enkemanden efterlod hun sig tre børn, Maren Lauritsdatter 6 år, Karen 4 år og Anne, som var 2 år gammel.

Registrering og vurdering af indboet indledes med en rødmalet fyrretræsseng med himmel, som var 1 rdl. 2 mark værd. Sengetøjet blev derefter vurderet og foruden det et hængeskab af eg, en dragkisteseng af asketræ, et bord, et rødt egetræsskrin med lås, et lille skrin, en spinderok, en rød beslagen egetræskiste med lås med den salig kones gangklæder, som blev vurderet til 9 rdl. 2 mark 10 sk. Hendes sorte kjole var af hjemgjort tøj og de øvrige klæder var tre forskellige hvergarnsskorter, to trøjer og en kåbe, to tørklæder, to særke, tre huer, et tørklæde med kniplinger klæde og et afhørgarn, tre kniplingsstrimler, et par ærmer, lidt andet huepynt og et par sko. Til slut blev et par messinglysestager, en sort ko og et ungt får vurderet. Det hele var 38 rdl. værd. Lidt gæld og andre omkostninger på i alt 18 rdl. 4 mark blev trukket fra, så der til arvingerne blev 10 rdl. 2 mark 5 sk.¹¹ Heraf ser det ud til, at arvingerne blev snydt for 10 rdl., med mindre beløbene er skrevet forkert ind i protokollen.

Laurits Lauritsen blev gift igen med Anne Christine Pedersdatter, men han døde knap to år senere og efterlod sig foruden de tre ældste piger, endnu en lille datter Maren, der efter gammel skik var kaldt op efter hans første kone. Da Laurits Lauritsen døde, havde han ikke ret meget tøj, og det var kun 4 rdl. 4 mark værd.

Det beskedne bo blev, de tre pigers ejendele inklusive, vurderet til 41 rdl. 3 mark 4 sk., og da gælden på lidt over 10 rdl. var trukket fra, blev der 31 rdl. 4 sk. til deling mellem enken og de fire piger. "Siden de tre børn i første kuld nu er både fader- og moderløse, har formynderne med skifteforvalterens tilladelse fundet det tjenligst og bedst, samme at tage til sig til opdragelse og forsorg, hvorved sådan afhandling med enken er sket, at bemeldte tre pigebørn skal nyde deres forrige salig moders gangklæder, hendes sengeklæder og kiste i alt vurderet for 14 rdl. 3 mark 2 sk".¹²

577. JENS ANDERSEN, født i Galten, døbt 20. marts 1729.

Jens Andersen er nævnt 1759 i skiftet efter sin faster Maren Pedersdatter.¹³

578. MORTEN JENSEN, døbt i Galten 1. januar 1731.

Morten Jensen gav ved skiftet efter sin mor Karen Pedersdatter i 1768, afkald for modtagelse af sin arv til stedfaderen Frands Simonsen.¹⁴

579. BIRTE JENSDATTER, døbt i Galten 30. januar 1735. Gift med Simon Rasmussen i Låsby.

Simon Rasmussen gav på skiftet efter sin svigermor Karen Pedersdatter afkald til stedfaderen Frands Simonsen for modtagelse af arv efter sin mor.¹⁴

586. PEDER RASMUSSEN GALTEN, født i Galten før 20. februar 1718, død i Herskind før 16. september 1763. Gift 1. omtrent 1753 i Herskind med Edel Knudsdatter. Gift 2. med Anne Christensdatter, født i Herskind omtrent 1718.

Børn i andet ægteskab:

1270. Rasmus Pedersen, født omtrent 1756.

1271. Edel Pedersdatter, født omtrent 1758.

11. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1757 22/10, fol. 412.

12. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1759 1/10, fol. 50.

13. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1759 1/10, fol. 48.

14. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1768 16/12, fol. 213.

Peder Rasmussen Galten er døbt på et tidspunkt, hvor Galten kirkebog er mangelfuld. Peder Rasmussen blev 20. november 1753 fæster af en gård i Herskind, som afgangne Niels Pedersen før havde haft i fæste. Gården havde 3 td. 4 skp. 2 fjr. 1 alb. hartkorn i tilliggende, og der var 40 fag bygninger. Peder Rasmussen mødte på skiftet efter Niels Pedersen som lavværge for enken Edel Knudsdatter, som han også blev gift med.¹⁵ Han må imidlertid være død inden 1752, for af et sølvbæger med bogstaverne P.R.S.G. og A.K.D. med årstal 1752 og fire skeer med samme indgravning ses, at det må stamme fra hans og Anne Christensdatters trolovelse eller bryllup. Indskrivningen af både skiftet efter Niels Pedersen og fæstebrevet må derfor være sket med en del forsinkelse. Endvidere er det sandsynligt, at datteren Edel er opkaldt efter Peder Rasmussen Galtens første kone, Edel Knudsdatter, eller Anne Christensdatters mor Edel Mogensdatter. Hendes far var Christen Jensen i Herskind, og det var dennes halvbror Jens Mikkelsen i Rode, som var Anne Christensdatters lavværge, da der blev holdt skifte efter Peder Rasmussen Galten.¹⁶

Det blev der den 16. september 1763. Peder Rasmussen Galten efterlod sig foruden enken Anne Christensdatter to børn Rasmus Pedersen, som var 7 år og Edel Pedersdatter 5 år gammel. Ved skiftet var enkens farbror Jens Mikkelsen i Rode til stede som hendes lavværge. Sønnens formynder var hans farbror Jens Rasmussen gårdmand i Galten og for datteren hendes fasters mand Anders Simonsen Lundgård i Galten.

Foruden det allerede nævnte sølv, var der endnu en ske, et par skospænder, et hattespænde, en halsknep, to håndknapper og et umage knæspænde, dragtsølvet blev vurderet, men holdt uden for sammentællingen, fordi det, før Peder Rasmussen døde, var givet til sønnen. Datteren havde også fået sølv af sin far, et par små håndknapper, en sølvring og to små dupper. Sølvtøjet havde en samlet værdi af 15 rdl. 4 mark 6 sk. Der var kedler af kobber og messing, et fyrbækken og en lysesaks af samme metal, en morter af malm, service og en lysestage af tin, fem porcelæns tallerkener, fire par thekopper og en thepotte var der også. Foruden en bibel, Brochmands Huspostil, endnu en huspostil og to salmebøger, var der 10 andre bøger, som ikke nævnes ved titel. Det første jerntøj, som blev vurderet, var en vindkakkellovn, ellers var det husgeråd og værktøj. Møblerne var som hos de fleste bedrestillede i samtiden, borde, bænke, kister, en ny dragkiste med fire skuffer, forskelligt husgeråd, her imellem tallerkener af træ. Sengetøjet i to alkover blev vurderet, mens to senge med indhold var af enken og den salig mand, før han døde, blevet lovet de to børn. Datterens seng var 19 rdl. 4 mark og sønnens 20 rdl. værd. Der var linned af forskellig slags, alenvarer og garn, både af hør, blå og hamp, og desuden alenmål af sribet bolster og stampet vadmel.

En blå klædeskjole foret med rask og med kamelhårsknapper var 5 rdl., og en dyreskindsvest med tre dusin sølvknapper var 6 rdl. værd. Det øvrige tøj var også godt og blev vurderet til lidt over 33 rdl., men ikke medregnet i boet, for det havde sønnen fået. Til gengæld fik datteren den afdøde mands første kones klæder, der var en sort kjole af fint klæde, som var 10 rdl. værd, en brun stoffeskjole, flere skørter, en kåbe af rødt taft med sølvhager foret med multum samt en del andet, der var for i alt 31 rdl. 5 mark.

Gårdens dyr blev vurderet til 110 rdl. 1 mark, og kornet på loftet til 25 rdl., med et mindre tilgodehavende blev formuen på 344 rdl. 1 mark 8 sk. Af udgifterne var 20 rdl. til reparation af 47 fag bygninger og der skulle i alt fratrækkes 125 rdl. 2 mark, hvorefter der til deling blev 208 rdl. 1 mark 8 sk.¹⁷ Peder Rasmussen Galtens fradøde gård blev fæstet ud til Jens Espensen fra Hørning 27. oktober 1760.¹⁸ Han blev gift med enken Anne Christensdatter.

15. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1753 16/3, fol. 150, og skifteprotokol 1753 20/11, fol. 413.

16. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1724 8/9, fol. 254.

17. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1763 19/9, fol. 305.

18. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1760 27/10, fol. 293.

587. ELLEN RASMUSDATTER, født i Galten, døbt 18. januar 1721, død sst., begravet 12. januar 1748. Gift 1. 25. august 1739 i Galten med Søren Rasmussen, født 1705, død i Låsby, begravet 16. juni 1744. Gift 2. i Låsby, trolovet 31. marts 1745 med Anders Nielsen Kopøt.

Den 14. november 1739 fæstede Søren Rasmussen sin afdøde morbror Peder Sørensens gård i Galten, som enken Dorte Jørgensdatter oplod på grund af alderdom og skrøbelighed, og Anders Nielsen fæstede den 16. november 1745 afdøde Søren Rasmussens halve gård og ægtede enken Ellen Rasmusdatter.¹⁹

588. JENS RASMUSSEN, født i Galten, døbt 27. december 1723. Gift i Galten 23. september 1752 med Helle Simonsdatter.

Jens Rasmussen overtog i 1753 sin svigerfar Simon Frandsens gård i Galten og lovede ham ophold hans livstid.²⁰

589. BIRGITTE RASMUSDATTER, født i Galten, døbt 15. september 1726, død sst., begravet 28. oktober 1796. Gift i Galten 19. april 1752 med Anders Simonsen Lundgård, født 1724, død i Galten, begravet 8. december 1786.

Birgitte Rasmusdatters mand Anders Simonsen Lundgård blev året efter deres bryllup fæster af hendes fars gård, som denne oplod på grund af alderdom, og Anders Simonsen lovede sin svigerfar ophold i hans livstid. Gården havde 31 fag bygninger og et tilliggende på 3 td. 1 skp. 2 alb. hartkorn og 1 fjr. skov.²¹ Birgitte Rasmusdatter var ifølge folketællingen 1787 aftægtskone i Galten.

590. KNUD RASMUSSEN, født i Galten, døbt 14. april 1729. Gift i Skørring 18. oktober 1765 med Maren Andersdatter. Begge nævnt i Rode i folketællingen 1787.

Knud Rasmussen fæstede i 1767 afdøde Søren Mogensens gård i Rode og blev gift med hans enke.²² Knud Rasmussen og Maren Andersdatter levede begge endnu, da der i 1783 blev holdt skifte i deres gård, og der var nærmest tale om et fallitbo. Dog skulle Maren Andersdatters børn af hendes første ægteskab have et eventuelt overskud til deling. Det blev der intet af, for fordringerne lød på 393 rdl. 3 mark 8 sk. og formuen på 378 rdl. 3 mark 4 sk.

“Og altså ej kan blive noget til deling. Hvorefter fremstod Peder Jensen, som har ægtet datteren Anne Sørensdatter, og erklærede, at da Knud Rasmussen havde overladt ham gården, hvorpå han af det højgrevelige herskab allerede er meddelt fæstebrev, så skønt han så, at gælden oversteg indtægten, ville og skulle han dog sætte gården i lovforsvarlig stand med bygning og besætning, betale enhver, som efter dette skiftebrev eller i andre måder lovligt kunne have at fordre her i boet, samt at levere sine svigerforældre årlig deres livstid til underholdning 3 td. rug, 12 skp. malt, 5 skp. byggryn, 3 skp. boghvedegryn, et fedesvin, 4 fede gæs og ildebrand, 12 læs tørv, fornøden og fri husværelse her i gården, og af boet udtage en ko og 4 får, som ligeledes fodres og græsses her i gården, et fyrretræs sengested med blåternet omhæng og sengeklæder, en grøn og rød olmerdugs overdyne, en rød og hvid bolster underdyne, en blå og hvid bolster ditto, en hvid bolster hovedpude, et par blågarns- og et par hørgarnslagner, to blå jernbundne kister, et blå hængeskab, to træstole, et rundt bord, to kornsække, en jerngryde, en lille kobberkedel, en strip, en øl halvtønde, fire stavkar, en øse, en lysestage, en skorstenslænke, et lille egekar, en lille balje, et sølvbæger, en blå kappe, to tintallerkener, to fade og en stob. Hvilken Peder Jensen gjorde deklaration Knud Rasmussen

19. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1739 14/11, fol. 139, 1745 16/11, fol. 272.

20. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1753 16/3, fol. 149.

21. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1753 16/3, fol. 148.

22. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1767 27/3, fol. 74.

og hustru var meget mere fornøjet med. De øvrige arvinger var også fuldkommen fornøjede og takkede deres stedfar, bemeldte Knud Rasmussen, for hans beviste godhed mod dem og tillige tilstod, at han havde givet dem efter sin evne, mere end de nogen sinde kunne forlange, og ej [havde] videre at fordrø i fædrene og mødrene arv. Ligeså takkede de Peder Jensen for hans gode omsorg for deres forældre, som han lovede at forsyne med fornøden underholdning deres livstid, alt ifølge fæstebrevet af dato 14. september 1783”.²³

595. NIELS KNUDSEN, født i Galten, døbt 29. oktober 1730, død sst. efter 1787. Gift i Skivholme med Karen Sørensdatter, født i Herskind omkring 1754, død sst. efter 1787. Niels Knudsen blev 1754 fæster af Søren Mikkelsens gård i Herskind og blev gift med datteren, hvis navn ikke er nævnt i fæstebrevet, og det ser ud, som om der mangler en linje i teksten i fæsteprotokollens kopi af fæstebrevet 1766 til den næste fæster hendes bror Peder Sørensen: “Med vilkår at forsyne sin moder i hendes levetid med fornøden ophold og aftræden/ /-rens kone medhavende 3 små børn ligeledes at nyde nogen hjælp, - her har nok skullet stå (hendes navn) fæsterens kone osv”.²⁴ Niels Knudsens far hed Knud Sørensen Knudsen i Galten og hans mor Anne Jensdatter Han er nævnt som arving efter sin barnløse halvbror Jens Knudsen i Hørslev i 1757.²⁵

I fæstebrevet til svogeren Peder Sørensen ser det ud, som om Niels Knudsen var rejst fra gård, kone og børn, men det har kun været gården han opgav, for i 1787 boede der i Herskind en daglejer Niels Knudsen, som var 60 år, og hans hustru Karen Sørensdatter, som var 54 år gammel.

596. ELLEN KNUSDATTER, født i Galten. Gift 5. maj 1753 med Niels Lauritsen fra Høver.

599. KAREN NIELSDATTER, født i Galten, døbt 22. december 1746, død i Rode, begravet 14. januar 1780 i Skørring. Gift 24. oktober 1766 i Galten med Morten Jensen, født i Rode, død sst., begravet 4. maj 1785 i Skørring.

Børn:

1272. Jens Mortensen, døbt 11. juni 1768.

1273. Anne Mortensdatter, døbt 7. maj 1770.

1274. Niels Mortensen, døbt 13. december 1772.

Karen Nielsdatters mand Morten Jensen er nævnt i skiftet efter hendes far i 1772.²⁶ Morten Jensen fæstede i 1764 halvparten af faderen Jens Mikkelsens gård, som han havde afstået til sønnen. Det var dog betinget af, at gården “ved forefaldende forandring ej adskilles, når sønnen dertil agtes tjenlig.” Det var en stor gård, som havde 85 fag huse med et tilliggende hartkorn 12 td. 1 skp. 1 fjr. og skov 1 fjr. 1 alb.

Morten Jensens far døde samme år, og efterlod sig flere børn foruden moderen Johanne Mortensdatter, en ældre bror Jens Jensen boede i Skovby, søsteren Apelone var gift med Søren Søndergård i Låsby, mens to mindreårige søstre Mette og Dorte nok blev boende, til de blev gift. Det ses ligeledes af skiftet, at Morten Jensen blev fæster af gården.²⁷

23. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1783 10/10, fol. 735.

24. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1754 2/5, fol. 175, 1766 22/4, fol. 46.

25. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1757 14/9, fol. 337.

26. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1774 6/4, fol. 401.

27. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1764 24/3, fol. 370 og skifteprotokol 1764 1/10, fol. 382.

600. KAREN ANDERSDATTER ASSENS, født i Nykøbing Falster, døbt 4. marts 1737, død i Mårum. Gift 1. i marts 1762 med Hans Henrik Hansen, født omtrent 1735, begravet 18. oktober 1771 i Mårum. Gift 2. 25. november 1772 i Mårum med Christian Frederiksen, født omtrent 1750, begravet 4. juli 1790 i Mårum.

Børn i første ægteskab:

- 1275. Mathias Helt, døbt i Mårum 2. september, begravet 29. oktober 1763.
- 1276. Anna Elisabeth Hansdatter, døbt sst. 16. juli 1765.
- 1277. Jacob Hansen, døbt sst. 10. september 1766.
- 1278. Margrete Hedevig Hansdatter, døbt sst. 23. marts 1768.
- 1279. Mathias Helt, døbt sst. 23. februar 1770.

Børn i andet ægteskab:

- 1280. Karen Christiansdatter, døbt 10. marts, begravet 21. marts 1773.
- 1281. Frederik Christiansen, døbt 14. august, begravet 20. november 1774.
- 1282. Maren Christiansdatter, døbt 20. januar 1775.
- 1283. Johanne Christiansdatter, døbt 23. august 1778.

Karen Andersdatter Assens mand, Hans Henrik Hansen var skovrider og bosiddende i Mårum vest for den nordlige del af Grib skov, men de blev ikke gift der i sognet. Han døde kun 36 år gammel, og Karen blev gift igen med kongelig tilladelse. Ved bryllups indførslen i kirkebogen står: "1772. den 25. november hr. skovrider Christian Vilhelm Muncheberg og enke madame Karen Assens, forlovere hr. Regimentskriver Gotlob Baltazar og sr. Frederik Hansen i Esrom Mølle."

Efterfølgende blev skovrideren imidlertid i kirkebogen benævnt Christian Skovfoged eller skovfoged Christian Frederiksen i Tinghuse, som er en lokalitet nær ved skoven. Dengang var skovfoged en højere stilling end skovrider. Karen Andersdatter Assens' begravelse er ikke fundet i Mårum kirkebog, men da den første datter i ægteskabet døde kun ni dage gammelt og fik sin mors navn, kan det ikke udelukkes, at Karen Assens også døde samme år, men at hendes begravelse ikke er blevet indført i kirkebogen, så det er med et vist forbehold, at de sidstnævnte børn er taget med her.

601. SOFIE AMALIE ANDERSDATTER ASSENS, født i Nykøbing Falster, døbt 8. april 1738, død i Kølstrup, begravet 5. juni 1779. Gift 1767 med Frederik Samuelsen Jahn, født i Slagelse 21. november 1703 eller 1704, død i Rynkeby 12. marts 1785.

Sofie Amalie Andersdatter Assens' mand var enkemand, da de blev gift. Hans far var forhenværende musikanter Samuel Jahn, som siden var blevet rådmand, og hans mor hed Maren Bondesdatter. Selv var han student fra Slagelse 1722, kandidat 21. juni 1724, hører og kantor i Slagelse 1727, og siden sognepræst i Kølstrup 1734. Hans første kone hed Margrete Wilhelmine Andersdatter Samsing, og efter Sofie Amalie Andersdatters Assens død blev han i 1779 gift tredje gang med Ellen Kirstine Hansen. Han fik ingen børn i sine tre ægteskaber.

603. RASMUS VINTER ASSENS, døbt i Gamborg 19. marts 1739, død i Sdr. Årslev 4. september 1819. Gift omtrent 1780 med Ovidia Hedvig Sofie Friis, født 16. juni 1763 i Herrested, død i Sdr. Årslev 4. oktober 1821.

Børn:

- < 1284. Erhart Christian Assens, født 16. april og døbt 27. maj 1781.
- 1285. Iver Frederik Assens, født 11. april og døbt 4. juni 1784.
- < 1286. Villads Kastbjerg, født 12. maj og døbt 22. juni 1785.
- 1287. Christian Michael Luja Assens, født 12. og døbt 28. juni 1786.
- 1288. Maria Cathrine Assens, født 17. maj og døbt 14. juni 1787.

1289. Niels Vamberg Assens, født 17. maj og døbt 5. juni 1788.
 1290. Anker Jørgen Secher Assens, født 15. november, døbt 15. december 1791.
 1291. Anna Maria Mørk Assens, født 25. februar og døbt 10. april 1794.
 1292. Anna Maria Dorthea Assens, født 25. august og døbt 12. oktober 1796.
 1293. Jens Jørgen Assens, født 3. august og døbt 11. september 1798.

Rasmus Vinter Assens blev student fra Odense 1765 og kandidat i 1771, og 5. august 1781 sognepræst i Sdr. Årslev. Ovidia Hedvig Sofie Friis var datter af præsten Frederik Carstensen Friis og Inger Ellen Bolette Kastbjerg.²⁸

606. HANS CHRISTOFFERIVERSEN ASSENS, døbt 11. november 1750 i Gamborg, død efter 1801.

Hans Christoffersen Assens var nogle gange fadder ved broderens Rasmus Winther Assens' børns dåb. Han boede da hos broderen og var stadigvæk ugift ved folketællingen 1801.

620. KAREN CHRISTOFFERSDATTER, født i Svejstrup omtrent 1684, død i Låsby, begravet 6. februar 1752. Gift 15. oktober 1708 med Rasmus Pedersen fra Låsby.

Rasmus Pedersen var enkemand, da han og Karen Christoffersdatter blev gift i 1708. Han var fra Låsby. Han og Karen Christoffersdatter var faddere ved fire af hendes bror Rasmus Christoffersens børns dåb, sidste gang i 1728.

Eftersom kirkebogen i Låsby først er bevaret fra 1720, er det ikke muligt med sikkerhed at se, om Karen Christoffersdatter og Rasmus Pedersen fik børn, men 21. november 1747, nogle år før Karen Christoffersdatters død, fæstede Christian Villumsen fra Gødvad Rasmus Pedersens gård. Gården, som var på 6 skp, 1. fjr. ½ alb. hartkorn med tilliggende skov på 1½ alb., havde 22 fag bygninger, og den blev afstået på betingelse af, at den nye fæster skulle ægte datteren og yde de gamle ophold deres livstid.²⁹

Christian Villumsen og Johanne Rasmusdatter var dog allerede blevet gift 5. oktober 1747, og fik døbt en søn Villum kristihimmelfartsdag 20. maj 1751, den sidstnævnte fadder ved dåben Anne Rasmusdatter kan have været endnu en af Rasmus Pedersens døtre, men noget bevis for slægtssammenhæng er ikke fundet, og tilsyneladende fik Christian Villumsen ikke døbt flere børn.

621. RASMUS CHRISTOFFERSEN, født i Svejstrup, død sst. 1730. Gift 2. juli 1714 med Anne Jensdatter, født i Svejstrup omtrent 1689, død sst., begravet 14. maj 1733 i Dover.

Børn:

1294. Johanne Rasmusdatter, døbt 26. januar, begravet 12. februar 1716.
 1295. Simon Rasmussen, døbt 2. maj 1717, begravet 1719.
 1296. Kirsten Rasmusdatter, døbt 16. februar 1721.
 < 1297. Maren Rasmusdatter, døbt 13. februar 1724.
 < 1298. Christoffer Rasmussen, døbt 6. juni 1728.
 < 1299. Rasmus Rasmussen, født omtrent 1730.

Rasmus Christoffersen fæstede i 1712 sin far Christoffer Simonsens halve gård, som han ikke længere uden sønnens hjælp kunne forestå. Hartkornet var, da han fæstede gården, blevet reduceret til 4 td. 1 skp. Der var 46 fag bygninger.³⁰

28. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie bind 1, side 57.

29. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1747 21/11, fol.34.

30. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1712 30/11, fol. 238.

“1714 den 10. marts, som var en torsdag, var der trolovelse i Svejstrup med Kirsten Knudsdatter salig Jens Andersens enke hendes datter, Anne Jensdatter og Rasmus Christoffersen, Christoffer Sørensens søn i Svejstrup.” Gode fyldige oplysninger fra kirkebogen, som desværre mangler indførsler i begyndelsen af 1730, så den nøjagtige dato for Rasmus Christoffersens begravelse ikke kan findes, og heller ikke dåben af det barn, som efter hans død blev opkaldt efter ham. De fire yngste børn er alle nævnt i skiftet efter Rasmus Christoffersen, såvel som i skiftet efter Anne Jensdatter.

Ved fire af de nævnte børns dåb mødte faddere fra Låsby, som må have været Rasmus Christoffersens søster Karen Christoffersdatter og hendes mand Rasmus Pedersen, der dog en enkelt gang i 1717 blev skrevet ind med navnet Rasmus Andersen, det samme navn, han som fasters mand også nævnes med i skiftet efter Anne Jensdatter i 1733.³¹

26. maj 1730 blev holdt skifte efter rytterbonden afgangne Rasmus Christoffersen for deling efter ham at foretage imellem hans efterladte enke Anne Jensdatter og deres i ægteskab sammen avlede fire børn, nemlig Kirsten Rasmusdatter 9 år gammel, Maren Rasmusdatter 6 år gammel, Christoffer Rasmussen 3 år, Rasmus Rasmussen 14 uger gammel. Ved skiftet var overværende enken med sin trolovede fæstemand Anders Pedersen fra Boes, og på børnenes vegne som formynder deres fasters mand Peder Mikkelsen af Gram.

Registreringen indledtes med et bord med åben fod, en bagstol af eg og ask, en stor bøgetræsstol og to små, en kistebænk uden lås, en lang bænk af fyrretræ, en stor gammel egekiste uden hængsler og beslag, en jernbunden halv egekiste og en stor egekiste med lås, en gammel foldebænk af eg og et gammelt fyrretræsskab med fem låger og fire låse for. Derefter blev en del mindre ting noteret, blandt andet to spinderokke, en garnvinde og en hespe, mangelfjæl, adskillige tønder og andet af træ til husholdningsbrug. Listen slutter med en gammel kobberkedel med dæk og piber. Et egetræs sengested med himmel blev vurderet til 8 sldl., og der blev vurderet så meget sengetøj, at der foruden sengen må have været nogle alkover.

Derefter kom turen til kedler af kobber og messing, en malmgryde, to messing lystestager og et lille fyrfad, to fade og en tallerken af tin. En stor og en mindre jerngryde, en pande og en rist, ildtang, skuffe og to skorstenslænker ligeledes af jern afslutter listen over indboet, og der fortsættes med “udboet” bestående af værktøj og redskaber. Bæsterne var 113 sldl. værd og ungnød, køer og en kvie samt seksten får og ti lam blev vurderet til 58 sldl. 1 mark og svin og gæs til 13 sldl. 1 mark. Kornet i laden var 112 sldl. 1 mark værd, og vogn, plove og harver blev vurderet til 26 sldl.

Til slut blev den afdødes klæder vurderet, en vadmelskjole var 2 sldl. værd, en bukkeskindsvest med tre dusin sølvknapper 8 sldl. 2 mark, ellers var der to røde vadmelsveste, den ene var med tinknapper, den anden var gammel, en blå brystdug havde seks sølvknapper, en anden blå var med tinknapper, af fem par bukser var der et par nye af skind, to par gamle af bukkeskind, et par af skind og et par af lærred. Der var også tre par grå strømper, to par blå vanter, to hørgarnsskjorter og to af blårgarn, to hørgarns halsklæder og to af lin, en hat, et par sko med jernspænder og et par gamle støvler. De gode klæder var 27 sldl. 1 mark 14 sk. værd, og boets samlede formue blev på 540 sldl. 3 mark 12 sk.

De ordinære udgifter blev derefter regnet ud, gårdens 51 fag huse skulle repareres for 20 sldl., der skulle være fem bæster til en værdi af 75 sldl., og de øvrige dyr skulle være 34 sldl. værd og vogn, plov og harve 12 sldl., og der skulle være korn for 44 sldl. Med skifteomkostningerne blev fradraget på 200 sldl. 2 mark 5 sk., og da der ikke var nogen gæld, blev der 340 sldl. 1 mark 7 sk. til arvingerne. 170 sldl. 11 sk. til enken og 56 sldl. 2 mark 14 sk. til to broderlodder, og 28 sldl. 1 mark 7½ sk. på hver af de to søsterlodder.

Enken lovede af egne midler således at forbedre sine børns arvepart, at pigerne med drengene kunne blive lige, og “da enhver af dem både med arv og gave skal nyde 60 sldl., som

31 LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1733 10/11, fol. 16.

er for dem alle fire 240 sldl.” Børnenes arv skulle blive stående i gården, og skiftet slutter med formaninger om børnenes opdragelse, vedligeholdelse af bygningerne, og at afgifterne skulle svares på rette tid og sted.³²

Tre et halvt år senere den 10. november 1733 blev der holdt skifte efter Anne Jensdatter til deling mellem hendes efterladte mand Anders Pedersen og den salig kones i forrige ægteskab avlede fire børn, Kirsten Rasmusdatter 12 år, Maren Rasmusdatter 9 år, Christoffer Rasmussen 6 år og Rasmus Rasmussen 3 år gammel.

Mellem indboet var der et bæger og fire skeer af sølv, ellers var det stort set det samme, som ved det første skifte, dog var det hendes klæder, der nu blev vurderet. Der var en sort klædes kjole, som var hele 9 sldl. værd, tre andre kjoler var af hjemgjort stof, og det var tre daglige skørter også. En sarses trøje havde ni sølvknapper, desuden var der endnu en trøje, et grønt snøreliv, en kattunskåbe, et par tøfler og et horgarns forklæde som tilsammen var 22 sldl. 1 mark 8 sk. værd. Da der ingen huer, særke og andet småtøj ikke nævnes, kan det tænkes at det har været delt ud til døtrene, for af Rasmus Christoffersens klæder, var der kun bukkeskindsvesten med de tre dusin sølvknapper i behold, så de andre klæder kan vær syet om til sønnerne, eller overtaget af Anders Pedersen. Formuen var på 402 sldl. 1 mark 8 sk.

De ordinære udgifter var på 192 sldl. 1 mark 3 sk., men med de indestående børnepenge på 240 sldl. blev udgifterne på 447 sldl. 1 mark 3 sk., så der kunne ikke blive noget at arve, dog lovede enkemanden at betale de anførte børnepenge og gæld, et løfte som kreditorer og formynder lod sig nøje med.

Imidlertid fandt, den indtil da anordnede formynder, Peder Mikkelsen Gram det for vidtløftigt, fortsat at stå for alle fire børns værgemål, som nu havde mistet både far og .mor. Det blev så ordnet, så han alene skulle være værge for den yngste pige Maren Rasmusdatter.

Derfor blev morbroderen Just Jensen i Labing formynder for den ældste pige, Kirsten Rasmusdatter og Rasmus Sørensen i Svejstrup formynder for den ældste søn Christoffer Rasmussen, men de tre børn skulle fortsat blive hos stedfaderen Anders Pedersen indtil de blev deres fulde 16 år, og indtil da holde dem med føde og klæde, skolegang og kristelig op-tugtelse efter hans stand og vilkår, samt beholde deres børnepenge renteløst.

Rasmus Andersen i Låsby blev anordnet til formynder for den yngste søn Rasmus Rasmussen, som han alt forlængst, og straks efter moderens død havde taget til sig, for at opfo- stre ham som sit eget barn, uden derfor at søge anden betaling end hvad renterne af samme barns kapital kan bedrage, begyndende fra næstkommende nytår. Formynderne forbandt sig til at have indseende med børnenes arv i boet og tilsvare, at de intet fragik. “Thi er da boets midler enkemanden Anders Pedersen igen under hænder betroet og overleveret”.³³

622. MAREN JENSDATTER, født i Siim omtrent 1688, død sst., antagelig begravet 6. februar 1724 i Dover. Gift i Dover 28. december 1710 med Joen Nielsen, født i Siim omtrent 1675, død sst., begravet 14. november 1731.

Børn:

< 1300. Kirsten Joensdatter, døbt 6. december 1711.

< 1301. Maren Joensdatter, døbt 11. april 1718.

Ifølge Dover kirkebog den 6. februar 1724 blev Joen Nielsen af Siim, hans datter Maren Joensdatter begravet i sit alders 5. år, og samme år blev Joen Niensens, en gårdmandskone af Siim, Maren Jensdatter begravet i sit alders 35. år.

Maren Jensdatter efterlod sig to døtre, Kirsten og Maren, men kirkebogen oplyser at

32. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1730 26/5, fol. 301.

33. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1733 10/11, fol. 16.

Maren Joensdatter blev begravet 5 dage gammel i februar samme år. Det må derfor antages, at den da gamle præst har taget fejl, og det i virkeligheden var Maren Jensdatter, der blev begravet den 6. februar 1724. Der skulle altså skiftes mellem Joen Nielsen og hans to døtre Kirsten Joensdatter på 12 år og Maren Joensdatter, der var 8 år gammel. Overværende ved skiftet var Joen Nielsen selv og som formynder for Kirsten Joensdatter Simon Jensen af Emborg og for Maren Joensdatter Laurits Jensen af Siim. Det var børnenes morbrødre.

Registrering og vurdering indledtes med møbler og andre ting af træ. Udover to borde, det ene af asketræ med lukket fod det andet af egetræ, en bagstol og seks bøgestole var der to kister med jern, lås og hængsler, en foldebænk to skabe, et egesengested, drengens sengested og kar, tønder og andet til husholdningsbrug. Efter vurdering af sengeklæderne, kom turen til kobber, messing og tin, her i mellem fem fade og seks tallerkener. Der var for 24 sldl. 1 mark. En gryde, fire skorstenslænker, pande, rist, ildklemme og ildske, et strygejern, et fyrfad og redskaber og værktøj af jern.

Tre vogne, en plov med tilbehør og to harver blev vurderet til 19 sldl. 1 mark. Besætningen bestod af syv køer, fire studungnød, fire kalve, fem får, syv lam, seks svin, 10 gæs og ti heste samt tre bistader, hvoraf boet ejede det halve. Besætningen var 178 sldl. værd. Kornet på loftet og sæden blev takseret til 28 sldl. 1 mark. Den samlede formue blev opgjort til 296 sldl. 1 mark.

Derimod kongelige majestæts fordringer og ordinære udgifter der efter forordningen forlods skulle udtages. Bygningernes 52 fag skulle udbedres for 15 sldl. og bæsterne skulle være 60 sldl., den øvrige besætning 22 sldl., vogn og plov 12 sldl. værd. Da hele boet skulle gå i deling blev afgiften til regimentskassen af stedets 5 td. 1 skp. 1 fjr. hartkorn 5 sldl. 10 sk. skiftets omkostninger 7 sldl. 1 mark. så besværingen udgjorde 139 sldl. 2 mark 10 sk. Til deling mellem Joen Nielsen og børnene blev der 156 sldl. 1 mark 6 sk. med det halve på 78 sldl. 1 mark 3 sk. til ham og 39 sldl. 9½ sk. til hver af døtrene.

Hvilken børnenes tilfaldne mødrene arv bliver her i stervboet hos faderen renteløst bestående, indtil de deres fulde 16. år opnår, imidlertid lover han dem med klæde, føde, skolegang og anden kristelig optugtelse at forsyne, således som han for Gud og øvrigheden agter at ansvare, og når de bliver af den alder og de vilkår opnår, at de samme kan annamme og sig til nytte anvende forsikrer faderen samme med rede penge eller gode fornøjelige varer til børnene skadesløs at betale, og der foruden deres salig moders gangklæder, som af registreringen er undtaget og udi penge er ansat for 40 sldl., så enhver af dem med arv og gave nyder i alt 59 sldl. til 3 mark, og har formynderne til børnenes gavn at have indseende hermed, som de agter at ansvare. Boet blev derefter overdraget Joen Nielsen, imod at han skulle bebo stedet lovligt samt betale så vel skifteomkostningerne og den gæld, som måtte blive opdaget, og som nu ikke er fordret.³⁴

Da Joen Nielsen døde, viste det sig, at han var blevet gift kort tid efter Maren Jensdatters død i 1724. Hans anden kone, Maren Sørensdatter døde i 1731 fra to børn, og de var så små at han blev gift for tredje gang med Anne Lauritsdatter, som overlevede ham. Skiftet efter ham blev holdt den 14. juli 1732 til arvedeling mellem hans enke og hans børn fra de to første ægteskaber, nemlig Maren Jensdatters to piger Kirsten Joensdatter på 20 år og Maren Joensdatter, der da var 16 år gammel. Desuden to børn af ægteskabet med Maren Sørensdatter, Niels Joensen og Søren Joensen, der var 5 og tre år gamle, mens hans lille datter Maren født i det tredje ægteskab var død nogle få dage efter fødslen.³⁵

Meget af bohavet var det samme som ved skiftet efter Maren Jensdatter, dog var en del nu betegnet som gammelt, et hollandsk stenfad og en tallerken var kommet til, men i modsætning til det første skifte var der ingen tintallerkener.

34. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1724 20/7, fol. 246.

35. Dover kirkebog døde eft. 5/6 1724 til 24/9 1730 mangler, og vielser eft. 25/3 1725 til 1/1 1731.

Gårdens dyr blev vurderet til 102 sldl. 1 mark 8 sk. Vogne, plov og harve til 11 sldl. 2 mark. Kornet på loftet og sæden i marken blev vurderet til 34 sldl. 8 sk. Den salig mands gangklæder havde enken leveret til Christen Sørensen i Alling samme til sin tid at levere til børnene. Endnu fandtes nogle dyr, som Søren Tomasen, enkens nye mand havde hidført. Formuen blev på i alt 209 sldl. 1 mark 4 sk.

Reparation af bygningernes 52 fag blev takseret til 31 sldl. 2 mark, som tillige med de dyr og andet der skulle forblive på gården blev 187 sldl. 1 mark 2 sk. Christen Sørensen fra Alling krævede sine myndlinger Niels og Søren tilgodehavende efter skifte af 5. februar 1731, som var et beløb på 63 sldl. inklusive udgiften til stemplet papir. Den øvrige gæld var på 25 sldl. 2 mark 12 sk. Dermed oversteg udgifterne på 250 sldl. 1 mark 2 sk. formuen med 40 sldl. 3 mark 14 sk. så der kunne ikke blive noget i fædrene arv til børnene.

Søren Tomasen lovede at betale børnepengene, og de såvel som forrige stedbørns at indløse, og såvel som enken bemeldte to drengebørn med klæde og føde at forsyne til de selv samme kan fortjene og imidlertid boet pengene her i boet renteløse bliver bestående, med flere forsikringer blandt andet om at holde skifteforvalteren uden skade i alle måder.³⁶

624. SIMON JENSEN, født i Siim i Dover sogn, omtrent 1694, død i Emborg, Ry sogn før 6. april 1745. Gift med Anne Jespersdatter, født omtrent 1703 i Emborg, Ry sogn, død sst. efter 1745.

Børn:

- < 1302. Niels Simonsen, født omtrent 1729, boede 1795 i Fiskerhusene i Ry.
- < 1303. Jesper Simonsen, født omtrent 1733, boede 1795 i Emborg.
- < 1304. Jørgen Simonsen, boede 1795 i Svejstrup.
- < 1305. Joen Simonsen, boede 1795 i Ry.
- < 1306. Jens Simonsen, død i Emborg omtrent 1782.
- < 1307. Anne Simonsdatter, død før 1795.

Simon Jensen blev i 1724 fæster af en gård i Emborg, som Niels Rasmussen på grund af alderdom og ringe vilkår ikke længere kunne forestå. Gården havde 27 fag huse, og et tilliggende på 2 td. 5 skp. 2 fjr. 2 alb. hartkorn, 1 fjr. 1 alb. skov, og besætningen var på tre bæster, to køer, to ungnød og tre får.³⁷

Gårdens bygninger var på 31 fag, da den efter Simon Jensens død blev fæstet ud til Morten Salmandsen, som blev gift med den afdødes enke Anne Jespersdatter.³⁸ Netop i den periode mangler der en skifteprotokol i rytterdistriktet, og da der ikke er fundet skifte efter Anne Jespersdatter, og Ry kirkebog er gået tabt, kan der intet præcist oplyses om børnene, men deres navne er fundet i et skifte efter Anne Jespersdatters bror Jens Jespersen og hans hustru Johanne Tomasdatter, som døde i Ry 1795 uden livsarvinger.³⁹

625. ANNE JENSDATTER, født i Siim, døbt 6. oktober 1695 i Dover, død i Emborg i Ry sogn. Gift 18. juni 1714 i Dover med Rasmus Jespersen fra Emborg.

Rasmus Jespersens fæstebrev på hans far Jesper Rasmussens gård blev skrevet ind i rytterdistriktets fæsteprotokol 25. august 1716, og der ses det, at faderen på grund af alderdom og svaghed ikke længere kunne klare gården. Rasmus Jespersen betalte 8 rdl. i indfæstning. Gården havde 40 fag huse, og nogle af dem var temmelig ved magt. Den besætning, han over-

36. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1732 14/7, fol. 103.

37. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1724, 15/12, fol. 190.

38. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1745 6/4, fol. 264.

39. LAV. Skanderborg-Åkær amtens skifteprotokol 1795 2/6, fol. 182.

tog, var på seks bæster, tre køer, to ungnød og 12 får. Gårdens tilliggende hartkorn var 5 td. 2 skp. 1 alb., som dog var blevet reduceret til 4 td. 3 skp.⁴⁰

Rasmus Jespersens far må være død kort tid efter, for den 15. september 1717 blev der holdt skifte efter Jesper Rasmussen, enken hed Kirsten Nielsdatter, og der var foruden Rasmus en søster Anne på 14, og to brødre Niels på 12 og Jens på 9 år. Børnenes morbror var Joen Nielsen i Siim, som tillige var Rasmus Jespersens svoger, idet denne i 1710 var blevet gift med Anne Jensdatters søster Maren Jensdatter.

Det må formodes, at Anne Jensdatter døde uden livsarvinger, selvom der ikke er bevaret noget skifte efter hende, for den 7. oktober 1720 blev Anne Jensdatter, halvgårdsmand Peder Jensens datter fra Svejstrup, trolovet med enkemand Rasmus Jespersen fra Emborg, de blev gift den 6. december samme år. Den 16. januar 1731 blev der holdt skifte efter Rasmus Jespersens kone i Emborg, og den afdøde kone i skiftet hed nu Anne Nielsdatter, hun efterlod sig en søn Jesper, som var 12 år gammel, selvom den afdødes patronymikon kan være skrevet forkert ind, så var formynderen Christen Jensen i Boes.⁴¹

627. LAURITS JENSEN, født i Siim i Dover sogn, omtrent 1698, død sst. 2. april, begravet 9. april 1749. Gift 19. juni 1737 med Kirsten Sørensdatter, født i Siim, døbt 29. september 1716, død sst., begravet i Dover 24. august 1799.

Børn:

< 1308. Maren Lauritsdatter, døbt 15. december 1737.

< 1309. Jens Lauritsen, døbt 12 april 1739.

1310. Anne Lauritsdatter, døbt 31. marts 1741, begravet 18. august 1748.

< 1311. Kirsten Lauritsdatter, dåb ikke fundet.

1312. Johanne Lauritsdatter, døbt 28. september 1745, begravet 25. august 1748.

1313. Laurits Lauritsen, født 4., døbt 9. april 1749.

Laurits Jensens kone Kirsten Sørensdatter var datter af gårdmand i Siim Søren Nielsen og Kirsten Sørensdatter, og han var allerede blevet fæster af halvdelen af sin fødegård, da han i 1737 med en betaling af 5 rdl. fæstede den anden halvpart af gården, som hans stedfar Jens Rasmussen afstod. Den derefter samlede gård havde 32 fag bygninger med et tilliggende på 3 td. 4 skp. 3 fjr. ½ alb. hartkorn og besætning på tre bæster, fem køer, to ungnød og tre får.

Laurits Jensens død indtraf i den periode, hvorfra der mangler en skifteprotokol, så oplysningerne om hans børn stammer fra Dover kirkebog, hvor der ved den yngste søns dåb findes følgende indførsel: "Onsdagen den 9. april, salig Laurits Jensens søn af Siim, som blev født på langfredag den 4. april, to dage efter hans faders død. Blev i nødstilfælde hjemmedøbt næste dag og kaldet Laurits efter sin salig far. Var til kirke samme dag den 9. april, da hans fader blev begravet."

Selvom skiftet efter Laurits Jensen ikke er bevaret, kan der findes oplysninger om hans børn, idet hans enke Kirsten Sørensdatter blev gift igen. og gården fæstet ud til hendes nye mand Rasmus Rasmussen. Af fæstebrevet ses, at der i den første indfæstning kun har været tale om netop den halve gård, som Laurits Jensen manglede for at samle hele gården, der ved hans død var på 64 fag bygninger med tilliggelse på 5 td. 1 skp. 2 fjr. 1 alb. samt skov 2 fjr. 1 alb., og at besætningen skulle være på syv bæster, fire køer, seks ungnød og ti får.⁴²

Det næstsidste barn Johanne Lauritsdatter, står ved dåben indskrevet som Anne, men da hun døde, ugen før hun blev 3 år gammel, hed hun Johanne, og med præstens tvivl om

40. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1716 25/8, fol. 105.

41. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1717 25/9, fol. 307, 1731 16/1, fol. 369.

42. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1737 22/6, fol. 109, 1752 7/4, fol. 128.

hendes alder, ser det ud til, at der må være tale om en fejlindskrivning ved barnedåben. Desuden mangler en dåb på Kirsten Lauritsdatter, som er nævnt i skiftet efter Kirsten Sørensdatter, der døde som enke i 1799. Hun efterlod sig 6 børn af sit ægteskab med Rasmus Rasmussen. Af hendes børn med Laurits Jensen nævnes Jens Lauritsen i Nygård, Maren Lauritsdatter, som da var gift med Morten Salmandsen i Ry, og Kirsten Lauritsdatter, som i 1799 var gift med Jens Simonsen i Fårehuset.⁴³

628. JENS SIMONSEN, født i Siim i Dover sogn, døbt 5. oktober 1721. Død ugift sst., begravet 5. december 1774 i Dover.

632. SØREN SIMONSEN, født i Siim, døbt 26. april 1733, død sst. 3. januar, begravet 6. januar 1805. Gift i Dover 15. april 1763 med Maren Eriksdatter, født i Boes i Dover sogn, døbt 17. september 1739, død efter 1801 i Siim.

Børn:

1314. Karen Sørensdatter, døbt 14. april 1765.

1315. Maren Sørensdatter, døbt 16. juli 1775.

Søren Simonsen blev gift 1763 med Maren Eriksdatter af Boes efter kongelig bevilling uden forudgående trolovelse. Hun var datter af Erik Pedersen og Maren Lauritsdatter.

633. STEFFEN SIMONSEN, født omtrent 1736 i Siim, død i Nør Vissing, begravet 12. juli 1791. Gift 1. omtrent 1763 i Herskind med Maren Sejersdatter. Gift 2. i Veng med Gertrud Andersdatter, født i Nør Vissing i Veng sogn, omtrent 1754, død sst. efter 1801.

Børn i 2. ægteskab:

1316. Ellen Marie Steffensdatter, døbt 8. juli 1781 i Veng.

1317. Karen Steffensdatter, døbt 19. september 1784, død før 1801.

1318. Maren Steffensdatter, døbt 8. august 1789, død før 1801.

Steffen Simonsen blev selvejer, da han den 11. november 1763 betalte husbondhold på afdøde Christen Rasmussens selvejergård i Herskind, hvor han også blev gift med enken Maren Sejersdatter. Hartkornet var blevet forøget med 1 skp. 1 fjr. 1 alb. hartkorn, som var blevet købt, da Grev Friis havde solgt bort af Skivholme kirkes tilliggende, så gårdens hartkorn ager og eng var blevet på 5 td. 6 skp. 1 alb. Der var 44 fag bygninger, og besætningen var på syv bæster, seks køer, syv ungnød og ti får.⁴⁴

Steffen Simonsen blev ved ægteskabet med Maren Sejersdatter stedfar til hendes tre børn, der er nævnt i skiftet efter Christen Rasmussen, som den 3. oktober 1764 blev indskrevet i skifteprotokollen. Børnene var Maren Christensdatter 16 år, Sejr Christensen 14 år, Rasmus Christensen 10 år.⁴⁵

634. ANDERS SIMONSEN, født i Siim i Dover sogn, døbt 10. november 1737, død ugift sst. efter 1801.

Anders Simonsen ses i folketællingen 1801, at have boet hos sin brordatter Karen Simonsdatter i Siim.

43. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1799 29/11, fol. 72, 88, 118, 140, 159, 173.

44. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1763 11/11, fol. 337.

45. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 3/10, fol. 399.

635. MAREN SIMONSDATTER, født i Siim, døbt 1739 i Dover, død sst., begravet 3. februar 1788. Gift 1. i Dover 24. november 1758 med Anders Christensen, født i Boes 1725, døbt i Dover 1. januar 1726, begravet 23. januar 1778 i Dover. Gift 2. med Niels Jensen Bjerring, født i Illerup i Dover sogn.

Bøn:

- 1319. Simon Andersen, døbt 9. september, begravet 24. oktober 1759.
- < 1320. Christen Andersen døbt 3. august 1760.
- < 1321. Simon Andersen, døbt 2. maj 1762.
- 1322. Maren Andersdatter, døbt 11. november 1764.
- < 1323. Søren Andersen, døbt 28. december 1766.
- < 1324. Laurits Andersen, døbt 2. juli 1769.
- < 1325. Anne Andersdatter, døbt 10. november 1771.
- 1326. Jens Andersen, døbt 25. februar 1775, begravet 25. februar 1777.
- 1327. Karen Andersdatter, døbt 1. februar 1778, begravet 9. maj 1782.

Maren Simonsdatters mand var enkemand, da de blev trolovet. Han var født i Boes og havde giftet sig til en gård i Siim, hvor han var blevet stedfar til sin første kone Maren Jørgensdatters fire børn, som hun havde fået i sit første ægteskab med Rasmus Andersen.⁴⁶

Maren Simonsdatter og hendes mand Anders Christensen var beslægtede i andet led, og måtte derfor have tilladelse til at indgå ægteskab.⁴⁷

Skiftet efter selvejergårdmand afgangne Anders Christensen fandt sted 18. maj 1778, imellem enken Maren Simonsdatter og hendes med den salig mand i ægteskab sammen avlede børn, fire sønner og tre døtre, alle hjemme hos moderen. Ved skiftet var overværende enken med lavværgemølleren sr. Block fra Ry mølle, og som formynder for Christen og Laurits Anderssønner deres farbror Jens Christensen af Boes, og formynder for Simon og Søren Anderssønner deres fasters mand Søren Sørensen af Emborgkloster. Som formynder for Maren og Anne Andersdøtre deres fasters søn Anders Sørensen af Illerup, og endelig som formynder for Karen Andersdatter Søren Rasmussen her i byen. Derefter blev registrerings- og vurderingsforretningen læst. Den havde fundet sted den 20. februar. De efterladte var enken Maren Simonsdatter, en søn Christen Andersen 17 år, Simon 15 år, Søren 12 år, Laurits 9 år, Maren 13 år, Anne 7 år og Karen Andersdatter 3 uger gammel.

Registrering og vurdering skete i hvert af husets tre stuer, der alle var forsynet med møbler. Foruden borde, skabe, skrin, kister og dragkister var der en rødmalet egekiste med jern over og en dragkiste med lås og nøgle, som indeholdt enkens gang- og linklæder. Sengtøjet blev vurderet, som det fandtes i et egetræs sengested med himmel og grønt omhæng, kappe, et fyrretræs sengested med egestolper og gult omhæng, kappe, i to alkover og en vugge. To spinderokker, en hespe og en garnvinde til bearbejdning af uld og hør er antagelig blevet brugt til fremstilling af de tolv pund hørgarn og tre pund blågarn, som blev fundet og vurderet sammen med den afdødes klæder. Et jernstrygejern med bolt, en bliktragt og en lyseform, nogle tønder, en salmebog og en gammel bøsse fandtes også.

Sammen med en lille pyramide af fyrretræ blev tre glas flasker og fem glas vurderet. Tolv blå og hvide stentallerkener, nogle potter, fire tinfade, en skål og et lille saltkar og femten tintallerkener, blev efter sædvane vurderet efter vægt. Tre messing lysestager, nogle stentøjskrus, en lille træstob, samt et fyrbækken og et sengebækken begge af messing.

Ildstedets udstyr bestod af skorstenslænker, ildskovle, to pander, en stor og en mindre jerngryde, en messingkedel, en jernrefod, to stripper og andre ting af træ til husholdning og

46. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1759 21/9, fol. 33.

47. LAV. Århus bispearkiv, ægteskabsdispensation 1758 1/9

opbevaring, og den slags var der mere af i bryggerset, hvor der også var en kobberkedel, og på loftet var der flere ting af træ.

Den salig mands gangklæder bestod af en blå klædeskjole en klædesvest med tre dusin sølvknapper, en gammel blå klædeskjole, tre trøjer og en blå brystdug af vadmel, et par skindbukser med ti sølvknapper, tre andre par bukser, fem par strømper, som også var blå. Desuden to par manchetter og et par gamasjer, to hatte, en hue og et hatslag, to hørgarnsskjorter og tre af blågarn, en krave og et par halværmer, fire halsklæder, to par sko, det ene havde sølvspænder, en halsknop og to håndknapper var ligeledes af sølv. Værdien af klæderne var 21 rdl. 6 mark 8 sk.

Ude i gården blev tre vogne, med og uden træktøj, plov, harver, redskaber og værktøj vurderet og til sidst bæster og fæmon. Tre hopper, to heste og en plag var 52 rdl. 5 mark værd. Syv køer, to ungnød, tre kvier, to kviekalve og en studnød, ti får og otte grise blev vurderet til i alt 49 rdl. 1 mark.

Efter kongeligt skøde af 21. november 1769 tilhørte gården boet, den var på 5 td. 7 skp. 1 fjr. 1 alb. hartkorn og havde tilliggende skov på 3 fjr. ½ alb. og blev ansat til en værdi af 500 rdl., hvorfra der afgik 174 rdl. 2 mark 13 sk., nemlig det beløb der endnu var indestående i kongens kasse samt renter til hvert års 11. december med 4 procent, altså ejede boet af gårdens værdi 325 rdl. 3 mark 2½ sk. Ligeledes efter skøder havde boet andel i Dover sogns kirkes korn- og kvægtiende, hvoraf endnu et beløb stod i kongens kasse. Værdien, som der ved førtes til indtægt, var 138 rdl. Hvorefter også det skøde blev skrevet ind i protokollen. Boets formue blev endelig opgjort til 841 rdl. 4 mark 7½ sk.

Mølleren sr. Peder Bloch af Ry mølle fordrede 400 rdl. efter obligation, udstedt af den afdøde den 24. april 1769, hvorfra renterne til sidst afvigte var betalt. Af den derefter indførte obligation ses, at ejendommen var brandforsikret. Endnu en panteforskrivning af 26. april 1777, som var lånt på Dover sogns kirketiende, var på 200 rdl. På den resterende et års rente på 24 rdl. 4 mark 13 sk., ordlyden af denne obligation er derefter indskrevet i protokollen. Med flere mindre fordringer, blev udgifterne i alt blev 810 rdl. 5 mark 14 sk. Der blev således 30 rdl. 4 mark 9 sk. i arv til enken og børnene. Alle boets kreditorer var tilfredse med at kreditere enken indtil videre, indtil hun tid efter anden kunne afdrage enhvers fordring, som hun efter al mulighed lover skulle ske til førstkommende Mortensdag, og skiftet sluttede med de tilstedeværendes godkendelse og underskrift.⁴⁸

Maren Simonsdatter blev gift igen, men fik ikke flere børn, så det skifte, der blev holdt efter hendes død, skete mellem hendes anden mand husinderste Niels Jensen Bjerring og hendes børn af det første ægteskab, Christen Andersen 27 år, tjenende i sognet, Simon 25 år tjenende i Vrold, Søren 22 år i Emborg kloster, Laurits 19 år sst., Maren Andersdatter 23 år, som boede hjemme hos moderen, fordi hun var vanvittig. Anne 17 år, som også var i Emborg kloster. Alle på den ene side, samt boets debi- og kreditorer på den anden side.

Ved forretningen var enkemanden til stede på egne vegne, og som formynder for sønnen Christen og Laurits deres farbroder var Jens Christensen af Boes mødt. For Simon og Søren deres fasters mand Søren Sørensen af Emborg kloster, og for døtrene Maren og Anne deres søskendebarns mand Rasmus Rasmussen af Boes, og desuden børnenes morbrødre Søren Simonsen af Siim og Steffen Simonsen af Nør Vissing.

Registrering og vurdering havde fundet sted den 4. februar på gården i Siim, hvor Niels Jensen og hans afdøde hustru Maren Simonsdatter nød ophold. De sparsomme midler var på 33 rdl. 3 mark 9 sk. Derimod var der en del fordringer, som i alt androg 39 rdl. 1 mark, så der kunne ikke blive tale om nogen arv.

For at undgå auktion på hvad enkemanden ikke kunne undvære til fornødenhed, erklærede han i tilstedeværende værger og pårørendes overværelse, at betale en for alle og alle

48. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1778, 18/5, fol. 560.

for en de fordringer, som foran er tilstået og udlagt til enhver af kreditorerne, for så vidt de ikke er eftergivet, til næstkommende Mortensdag, dog med de vilkår, at bemeldte på forlangende gør sig forsikret i boets effekter hos enkemanden, for hvad han ikke til den tid selv kan udrede og betale. Enkemandens vanvittige steddatter Maren Andersdatter, som havde sin seng i boet, var han pligtig at underholde. I øvrigt forpligtede enkemanden med vennerne, at holde skifteforvalterne for dette skifte anger og kravesløs.⁴⁹

636. ANNE KNUSDATTER, født i Bjedstrup, døbt 24. februar 1704 i Dover, død i Hårby, begravet 21. september 1764 i Veng. Gift med Laurits Justsen, født i Svejstrup, døbt 6. maj 1703 i Dover, død i Hårby, begravet i Veng 17. oktober 1784.

Børn:

- 1328. Maren Lauritsdatter, døbt 27. april 1732.
- 1329. Just Lauritsen, døbt 24. juni 1735, begravet 20. november 1735.
- 1330. Just Lauritsen, døbt 1. november, begravet 18. november 1736.
- 1331. Anne Lauritsdatter, døbt 21. oktober 1737.
- 1332. Kirsten Lauritsdatter, døbt 24. marts 1740.
- 1333. Johan Lauritsen, døbt 17. september, begravet 2. oktober 1741.
- < 1334. Knud Lauritsen, døbt 21. oktober 1742.

Anne Knudsdatters mand Laurits Justsen var søn af gårdmand i Svejstrup Just Knudsen og Maren Lauritsdatter, som var datter af Laurits Pedersen Fischer i Alken. De blev formodentlig gift i Dover kirke, men netop mellem 1724 og 1730 mangler der indførsler både i Dover og Veng kirkebog på grund af skifte til en ny sognepræst.

Laurits Justsen betalte i 1724 6 rdl. i indfæstning og blev fæster af en halv gård i Hårby, som Niels Christensen afstod på grund af høj alderdom. Gården havde 42 fag huse og et tiliggende på 3 td. 3 skp. 1 alb. Besætningen var på tre bæster, to køer, to ungnød og tre får.

Efter Anne Knudsdatters død gav Laurits Justsen op, han afstod gården til sin søn Knud Lauritsen. Gårdens hartkorn var næsten det samme 3 td. 2 skp. 2 fjr. ½ alb. Bygningerne var blevet forøget med 2 fag til 44, men besætningen var større, nemlig seks bæster to køer, to ungnød og tolv får.⁵⁰

637. JENS KNUDSEN SMED, født i Hemstok i Dover sogn, døbt 7. marts 1706, død i Hemstok, begravet i Dover 7. december 1750. Gift 1. i Mesing 4. februar 1734 med Johanne Poulsdatter, født i Mesing, døbt 16. november 1710, død i Hemstok, begravet 20. april 1740 i Dover. Gift 2. i Dover 28. oktober 1740 med Karen Jørgensdatter, født i Boes i Dover sogn 1706, død i Hemstok, begravet i Dover 2. juni 1778.

Børn i første ægteskab:

- 1335. Karen Jensdatter, døbt 6. marts 1735.
- 1336. Bodil Jensdatter, døbt 3. marts 1737.
- < 1337. Anne Jensdatter, født omtrent 1739.

Børn i andet ægteskab:

- 1338. Knud Jensen, døbt 3. april, begravet 9. april 1741.
- 1339. Johanne Jensdatter, døbt 7. juni 1745.
- 1340. Birthe Jensdatter, døbt 3. november 1747.
- 1341. Jens Jensen, døbt 14. marts 1751.

49. LAV. Skanderborg-Åkær amtens skifteprotokol 1788 23/2,, fol. 555.

50. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1724 15/12, fol. 193, 1766 22/4, fol. 43.

Jens Knudsen Smed og Johanne Poulsdatter måtte som beslægtede i tredje led søge om tilladelse til at blive gift.⁵¹ Johanne Poulsdatter var født i Mesing, hendes forældre var Poul Pedersen og Karen Madsdatter, som stammede fra Nør Vissing. Hendes far var Mads Andersen og hendes mor Kirsten Knudsdatter, hvis far Knud Jensen i Bjedstrup var både Jens Knudsen og Johanne Poulsdatters oldefar. En af Johanne Poulsdatters aner var Ove Mikkelsen, der købte sin gård i Mesing 1458,⁵² endvidere var Johanne Poulsdatter også mellem de mange efterkommere af herredsfoged Peder Pedersen i Borum.⁵³

Det var i ægteskabsdispensationen Jens Knudsen blev kaldt Smed. Han havde muligvis været var smed, for i skiftet efter ham blev noget gammelt smedeværktøj vurderet. Han fæstede 1734 kornet Krøgers efterladte enkes gård, som hun afstod, fordi hun ikke selv længere kunne forestå den.⁵⁴ Krøgers enke gik så på aftægt. Efter hendes død i 1748 blev Jens Knudsen formynder for hendes tre børn, som havde børnepenge stående i gården, da han døde.

Johanne Poulsdatter døde efter omtrent syv års ægteskab, og i 1741 blev der holdt skifte efter hende, hun efterlod sig foruden Jens Knudsen tre små piger Karen Jensdatter 6½ år, Boel Jensdatter 4 år og Anne Jensdatter 1½ år gammel. Den afdøde kones gangklæder blev ikke vurderet, for dem begærede enkemanden, at hans børn efter deres moders sidste vilje måtte beholde, og det var der tilsyneladende ingen, der havde noget imod, for der var overskud i boet, idet formuen var 197 rdl. 7 sk. og besværingen 140 rdl., så der blev 57 rdl. 7 sk. til deling mellem arvingerne.⁵⁵

Efter Johanne Poulsdatters død blev Jens Knudsen gift igen med Karen Jørgensdatter. Hendes forældre var gårdmand Jørgen Sørensen og hustru Johanne Sørensdatter i Boes. Da Jens Knudsen døde i 1750 var ingen af hans børn blevet voksne, så hans enke stod med to hold børn, da der blev holdt skifte i 1751 til deling mellem hans arvinger, som foruden Karen Jørgensdatter var hans børn af første kuld Karen Jensdatter 16 år, Bodil Jensdatter 13 år og Anne Jensdatter 11 år gammel, og i andet kuld med enken Karen Jørgensdatter, Johanne Jensdatter 5 år, Kirsten Jensdatter 3 år og Jens Jensen 12 uger gammel. Som formynder for børnene i første kuld mødte deres mosters mand Niels Pedersen fra Stilling for Bodil Jensdatter. For de to døtre af sidste kuld, "siden ingen på fædrene side er i live", var morbroderen Søren Jørgensen af Boes til stede, og for sønnen Anders Christensen af Siim, som var gift med hans moster. Registreringen af indboet begyndte med to bægre af sølv, kedler og andet af kobber og messing samt fem fade, tolv tallerkener og fire små tallerkener, en skål og et saltkar af tin samt et krus med tinlåg. Et dørslag, en tragt og et pæglmål var af blik, som formodentlig har været kobber eller messingblik. Et stort gammelt spejl med sort ramme, et mindre spejl, to potboutellier og fire flasker, alt kaldt glastøj, og der var fire bøger, Brochmands huspostil, C.6'tes bibel, den bibelske kæde og en salmebog.

Ved registreringen af jernfang, som det kaldtes, blev det afsløret, at Jens Knudsen nok havde været smed, for mellem de meget almindelige jerngenstande til husholdningsbrug, høleer, lyngleer, høforke og almindeligt værktøj var der en del gamle smederedskaber, en lille ambolt, en spærhage, tre tænger, to hamre og tre brodde.

Af møbler var der et rundt malet asketræsbord, et lang fyrretræsbord med egetræsbord, endnu et rundt bord af fyrretræ, tre kringstole, den ene havde dog kun en arm, syv bøgetræsstole, en egetræs dragkiste havde lås og fire små skuffer, en egetræskiste på lukket fod var med lås og beslag, og der var fem andre egetræskister med og uden lås og beslag, to skrin

51. LAV. Århus bispearkiv, ægteskabsdispensation 1733 20/11.

52. Kirstin Nørgaard Pedersen: Mesing By 1458-1767. Eget forlag 1995.

53. Kirstin Nørgaard Pedersen: Herredsfogedslægten, bind II s. 217, og slægtstovle 5,5 bind I s. 317. Forlaget Slægten 2004.

54. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1734 2/11, fol. 76.

55. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1741 19/6, fol. 169.

det ene af fyr og det andet af eg, et stort rødmalet fyrretræsskab og et mindre skab med to låger af egetræ. Derefter følger registreringen af kar, tønder, spande og ølbimler og lejler, kærne, trug og en del andre træting. En rødmalet himmelseng, en alkove, og endnu en seng samt en foldbænk, som var i brug som seng alle med nøje vurdering af sengetøjet, hvilket ikke gjaldt for pigernes og karlens seng. Dernæst lagner og omhæng til to senge samt den salig mands gangklæder, som var 10 rdl. 3 mark 12 sk. værd og bestod af tre kjoler, i en skindvest var der 34 sølvknapper, og otte små i et par skindbukser, endnu en vest var af sort klæde, en vadmeststrøje med metalknapper, af to brystduge var den ene af calemanch og den anden af blå vadmest, og i den var der et dusin sølvknapper. Desuden fire hørgarnsskjorter, to blågarnsskjorter, fire halsklæder, en hat med bånd og sølvspænde, et hatslag, et par vanter, to par strømper, et par gamle støvler, et par sko og et spanskrør med messingring.

Bæsterne var 48 rdl. værd, kvæg, får og svin 59 rdl. 2 mark og halvdelen af to bistader hos Rasmus Bødker i Svejstrup. Vogne, plove, harver og andre redskaber blev vurderet til 24 rdl. 3 mark. Boets samlede formue var på 264 rdl. 7 sk. Derimod blev ryttergodsets fordring til gårdens reparation med videre 164 rdl. 4 mark. Dertil kom de tre ældste døtres mødrene arv på 40 rdl., og den afdøde Jens Knudsen havde været beskikket til formynder for Christen Axelsen, Anne Cathrine og Karen Axelsdøtre, deres tilfaldne arv efter skiftebrev sluttet i Hemstok den 2. december 1748 efter afgangne kornét Krøgers enke, som af ham er blevet modtaget her i stervboet med 6 rdl. 2 sk., hvorved udgifterne blev på 210 rdl. 4 mark 2 sk., så der ved deling mellem enken og de to kuld børn blev 53 rdl. 5 sk. og dermed 26 rdl. 4 mark 2½ sk. til Karen Jørgensdatter, til sønnen 7 rdl. 3 mark 12 sk. og til hver af døtrene 3 rdl. 4 mark 14 1/14 sk.⁵⁶

638. KIRSTEN KNUDSDATTER, født i Bjedstrup, døbt 2. februar 1711, død i Hemstok, begravet 16. oktober 1748 i Dover. Gift omtrent 1734 med Jacob Rasmussen, født i Hemstok, døbt 13. juni 1706 i Dover, død i Hemstok, begravet i Dover 1. juli 1761.

Børn:

< 1342. Anne Cathrine Jacobsdatter, døbt 2. februar 1736.

< 1343. Kirsten Jacobsdatter, døbt 11. marts 1739.

1344. Sofie Jacobsdatter, døbt 26. marts 1741.

Kirsten Knudsdatters piger var fra syv til tolv år gamle, da hun døde, og Jacob Rasmussen blev da også gift igen, så da han døde, efterlod han sig sin enke Anne Christoffersdatter og hendes små børn, mens den ældste af Kirsten Knudsdatters børn var blevet gift med Jens Simonsen i Emborg, og de to andre var blevet 20 og 21 år gamle.⁵⁷

639. LAURITS KNUDSEN, født i Bjedstrup, døbt 2. februar 1714 i Dover, død i Bjedstrup, begravet i Dover 23. december 1767. Gift med Johanne Sørens datter, født omtrent 1721, død i Bjedstrup, begravet i Dover 14. april 1786.

Børn:

1345. Knud Lauritsen, døbt 20. april 1745.

1346. Dorte Lauritsdatter, døbt 5. december 1747.

1347. Knud Lauritsen, døbt 1. oktober 1749.

1348. Maren Lauritsdatter, døbt 1. oktober 1752.

1349. Kirsten Lauritsdatter, døbt 17. april 1757.

56. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1751 14/6, fol. 188.

57. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1762 1/10,, fol. 247.

Laurits Knudsen var allerede gift med Johanne Sørensdatter, da han blev fæster af sin afdøde far Knud Nielsens halvgård i Bjedstrup mod at påtage sig forsørgelse af to af sine søskende, som var "ubesatte", hvilket betød, at det var to søstre, og at de ikke var gift.

Gården havde 53 fag bygninger med tilliggende hartkorn 4 td. 1 skp. 3 fjr. 2 alb. samt 2 fjr. skov. Laurits Knudsen betalte 6 rdl. i indfæstning.⁵⁸

Laurits Knudsen døde efter ryttergodsauktionen havde fundet sted. Han havde købt gården, så det var hans enke Johanne Sørensdatter, der fik det kongelige skøde på gården.⁵⁹

641. KIRSTEN KNUSDATTER, født i Bjedstrup, døbt i Dover 23. juni 1720. Gift 9. marts 1746 med Rasmus Sørensen, født i Stjær, døbt 28. april 1715, død sst., begravet i Stjær 11. marts 1786.

Børn:

1350. Anne Rasmusdatter, døbt 30. marts 1747, begravet 7. april 1756.

1351. Knud Rasmussen, døbt 24. oktober 1748.

Kirsten Knudsdatters mand Rasmus Sørensen fæstede i 1746 sin far Søren Nielsens gård, som han afstod til sønnen, da han var blevet enkemand. Gårdens bygninger var på 46 fag med tilliggende hartkorn 4 td. 1 skp. 2 alb. og havde seks bæster, fem køer, en stud, fire ungnød, ti får.⁶⁰ Desværre mangler der dåbsindførsler i Stjær kirkebog efter 24. oktober 1748 og til fastelavns søndag 1750, og da Rasmus Sørensen ikke har fået nogen børn døbt efter 1750, er det uvist, om Kirsten Knudsdatter fik flere børn, for hendes begravelse er ikke fundet. Den 15. september 1754 bar Rasmus Sørensens hustru Mikkol Olufsens datter Anne Margrete til dåben, og da Mikkol Olufsens kone Maren Knudsdatter var Kirsten Knudsdatters søster, må det formodes at være Kirsten Knudsdatter, der var gudmor.

642. MAREN KNUSDATTER, født i Bjedstrup, døbt 20. december 1722 i Dover, død i Stjær. Gift 13. november 1742 i Dover med Mikkol Olufsen, født i Mesing, døbt 25. marts 1696, død i Stjær, begravet 12. februar 1781.

Børn:

< 1352. Peder Mikkelsen, døbt 3. september 1747.

1353. Anne Mikkelsdatter, døbt 13. november 1750.

1354. Anne Margrete, døbt 15. september 1754, begravet 23. november 1756.

1355. Anne Margrete Mikkelsdatter, døbt 10. januar 1758.

Maren Knudsdatters mand Mikkol Olufsens forældre var Oluf Pedersen og Maren Pedersdatter i Mesing, hvor hendes aner kan følges tilbage til Ove Mikkelsen, der købte sin gård i 1458, og Mikkol Olufsen var en af herredsfoged Peder Pedersens mange efterkommere.⁶¹

Mikkol Olufsen fæstede i 1719 en gård i Stjær og blev først gift med den forrige fæster Niels Sørensens datter Anne Nielsdatter,⁶² som døde i 1742. Der er ikke fundet skifter hverken efter Anne Nielsdatter, efter Maren Knudsdatter eller deres ægtemand Mikkol Olufsen, formodentlig fordi de har været aftægtsfolk, da de døde.

58. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1747 21/11, fol. 31.

59. "Fra fæste til selveje". Manuskript i Ry lokalhistoriske arkiv, efter Sten Holger Andersens notater om Dover sogn.

60. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1746 18/11, fol. 19.

61. Kirstin Nørgaard Pedersen: Mesing By 1458-1767, eget forlag 1995, samt Herredsfogedslægten, bind II s. 213, udg. forlaget Slægten 2004.

62. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1719 13/11, fol. 92.

643. MAREN KNUDSDATTER, født i Bjedstrup, døbt i Dover 19. januar 1725, død i Alken, begravet i Dover 26. februar 1773. Gift med Anders Sørensen, født omtrent 1726, død i Alken, begravet i Dover 27. november 1799.

Børn:

1356. Søren Andersen, døbt 11. december 1757.

1357. Knud Andersen, døbt 27. april 1760.

1358. Maren Andersdatter, døbt 18. juli 1762.

Anders Sørensen fæstede i 1752 en gård i Alken, som hans stedfar Niels Andersen havde afstået mod at kunne nyde aftægt på stedet. Gården havde 43 fag bygninger og et hartkorn på 4 td. 4 skp. 2 fjr. 1 alb. samt 1 1/4 alb. skov. Der var syv bæster, fem køer, fire ungnød og seksten får. Anders Sørensen betalte 8 rdl. i indfæstning.⁶³

Den 23. marts 1773 blev skiftet efter Anders Sørensens kone Maren Knudsdatter holdt i gården i Alken til deling mellem enkemanden og hans med den salig kone i ægteskab avlede børn, som var Søren Andersen på 14 år, Knud Andersen på 12 år og Maren Andersdatter, der var 10 år gammel, som de umyndige børns formynder var deres farbror Christen Sørensen fra Firgårde, og som værge deres fasters mand Niels Rasmussen fra Illerup til stede.

Registreringen af indboet indledtes i den vestre stue med et lidet sølvbæger med årstal 1764, det blev vurderet til 1 rdl. 2 mark. I stuen var der et bord med en lang og en kort bæk samt en rødmalet bænkekiste, tre spinderokke, fire rødmaledede stole, et rødmalet madskab, en halmstol og fire andre stole, og der nævnes noget service af hollandsk stentøj. I en rødmalet ege kiste med A.S.S. var 16 alen hørgarn, 5 1/2 alen hørgarn og 13 pund uldgarn.

En anden egekiste var mærket M.K.D.B. 1746, hvori fandtes den salig kones gangklæder, som enkemanden erklærede at ville give til sin datter, uden at hende derfor skal afgå noget i arven. Et halvt sengested, og et andet halvt sengested og sengetøj blev dernæst vurderet. Det samme blev en alkove ligeledes med sengetøj og sribet omhæng. Et spejl, ni papirsstykker, dvs. trykte billeder, og et udhugget træbillede har vel hængt på væggen, og det har en bøsse, en mangelfjæl med stok måske også gjort. Dernæst var der en lyseklo, en lille bliklampe, og da der også nævnes ildskovl, gryde, jernpande og rist foruden nogle flasker, ni trætallerkener, to træskåle og et brandjern, var ildstedet nok også i den stue.

I den anden stue var et egetræsbord, en rød bæk og en rødmalet kiste, en lille skuffe af fyrretræ, et skrin og et hængeskab, som begge var gamle, en tabulet altså en hylde, et strygejern, tre fade og elleve tallerkener og en lysestage af tin. Endnu et strygejern, et rivejern og en stor og en lille kedel var af messing. Her blev kobberet også vurderet. der var to kedler, den ene var ny, en tragt og en stor gruekedel var hele 18 rdl. værd, som man må forvente fandtes i bryggerset og ikke i stuen, så den er kun nævnt der i forbindelse med vurderingen af de andre metalgenstande. Derefter nævnes lidt linned, og to sengesteder med tilhørende sengeklæder. For i bryggerset var der flere slags tønder og kar samt redskaber, der blev nævnt. Forskelligt værktøj og redskaber fandtes i gård og udhuse, hvor også karlens seng blev vurderet. En beslagen vogn med tilbehør var 16 rdl. værd. Desuden var der tre andre vogne, en slæde, to hjulbøre, to plove og to træharver.

Gårdens dyr bestod af otte forskellige bæster, en sortbrun mærplag og en hoppe var de mest værdifulde til henholdsvis 16 og 15 rdl. Bæsterne var 84 rdl. værd, mens tre køer, en kvie, en studnød, og tre ungnød, tre kalve, 24 får, tre svin, tre gæs og en gase tilsammen blev vurderet til 74 rdl 2 mark. Noget korn blev ikke vurderet for det blev anset at være til forbrug og til såsæd. Gårdens hartkorn var 4 td. 4 skp. 1 fjr. 1 alb. med tilliggende skov 1 fjr. 1 1/4 alb., som sammen med bygninger og herlighed i mark og by blev ansat til det samme

63. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1752 24/10., fol. 140.

beløb, der efter enkemandens skøde var på 447 rdl. 8 mark, hvorfra afgik det beløb, som hans majestæts kasse havde indestående 323 rdl. 9 mark, så der var 223 rdl. 5 mark igen til boets bedste. Dernæst blev det kongelige skøde afskrevet i fuld længde.

Boets formue blev beregnet til 521 rdl. 5 mark 8 sk., herpå havde kronen endnu 200 rdl. og renter til gode, og der skulle reserveres 54 rdl. til plovbæster og 10 rdl. til plov med tilbehør, og da enkemanden ikke ville, at der skulle gå noget fra børnenes arv, lovede han at betale skifteomkostningerne, så boets besværing blev på 277 rdl. 1 mark. Der blev så 127 rdl. 1 mark 12 sk. til enkemanden og det samme til børnene, som blev delt i fem søsterlodder på hver 25 rdl. 2 mark 12 sk. med to lodder til hver søn og en til datteren.

Foruden hvad der med den salig kones kiste og gangklæder samt en seng med klæder var givet datteren til en værdi af 20 rdl. Hvilke børnenes tilfaldne arveparter, bortset fra hvad datteren i varer var udlagt, i gården og boet på første og bedste prioritets ret blev indestående under tilsynsværgens ansvar, indtil børnene bliver deres myndige år. Imidlertid forsyner faderen sine børn med fornødne klæder og skolegang og fornøden kristelig optugtelse, han med god samvittighed agter bekendt at være. Og som ingen har videre mod dette skifte at erindre, blev boet igen ham overleveret.⁶⁴

644. ANNE KNUDSDATTER, født i Bjedstrup, døbt i Dover 30. januar 1727, død i Alken, begravet i Dover 1802. Gift 30. juni 1752 i Dover med Claus Mikkelsen, født i Illerup, døbt 3. februar 1732 i Dover, død i Illerup, begravet 27. januar 1808.

Børn:

1359. Anne Clausdatter, døbt 7. oktober 1753.

1360. Dorte Clausdatter, døbt 26. september 1756.

< 1361. Kirsten Clausdatter, døbt 7. marts 1759.

< 1362. Mikkel Clausen, døbt 3. marts 1762.

1363. Knud Clausen, døbt 20. november 1764.

1364. Johanne Clausdatter, døbt 23. august 1767, begravet 25. juli 1769.

1365. Maren Clausdatter, døbt 20. februar 1774, begravet 23. januar 1775.

Da Anne Knudsdatters mand, Claus Mikkelsen blev fæster af sin afdøde far Mikkel Pedersens gård i Illerup, var det på lidt usædvanlige betingelser. Hans mor Maren Christensdatter kunne ikke længere forestå gården, fordi hun "havde været hengiven til fylderi og drukken-skab, men [hun var] i henseende til hendes slette forhold ikke alene dømt til arbejde udi Viborg tugthus to år, men [var] endog ved birketetinget den 24. februar sidst sin fæsterettiged frakendt." Betingelserne for Claus Mikkelsens fæstebrev var, at "han skulle forsyne sine tre yngre søskende på 14, 11 og 4 år, med hvad der udkrævedes, indtil de kunne fortjene deres brød. Desuden skulle han give sine gamle oldefædre, det dem lovede ophold af gården, samt siden forsyne sin egen mor med billigt ophold, når hun ved tiltagende skrøbelighed ikke selv kan sig ernære. Ydermere skulle han betale de på stedet hæftende restancer, børnepenge og anden gæld, som efter domsakten beløb sig til 44 rdl."

Til gengæld "efter omstændighederne er han samme uden indfæstning bevilget." Bygningerne var på 31 fag. Claus Mikkelsen skulle være ansvarlig for den til stedet antagne besætning, samt tillige vogn, plov, harve og det nødvendige sædekorn.⁶⁵ De nævnte "oldeforældre", var Claus Mikkelsens morfar Christen Clausen, idet gården var blevet fæstet af hans far Mikkel Pedersen, da denne blev gift med Christen Clausens datter Maren Christensdatter i 1729.⁶⁶

64. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1773 23/3, fol. 242.

65. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1752 7/4, fol. 133.

66. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1729 24/10, fol. 14.

645. ANDERS CHRISTENSEN OVERGÅRD, født i Mesing, døbt 13. maj 1703. Gift 21. november 1728 i Skanderup med Anne Nielsdatter fra Gram, død sst. før 15. november 1752.

Børn:

- 1366. Jesper Andersen, døbt 26. februar 1730.
- 1367. Bodil Andersdatter, døbt 2. februar 1733.
- 1368. Anne Andersdatter, døbt 11. maj 1738.
- 1369. Kirsten Andersdatter, døbt 26. december 1740.

Anders Christensen var lavværge i Gram for enken Anne Nielsdatter på skiftet efter hendes mand Jesper Jensen, og med hende blev han gift. Anders Christensen havde været dragon, da han fæstede Jesper Jensens gård 1728.⁶⁷

Anne Nielsdatter døde i 1752, og den 15. september blev der holdt skifte efter hende til deling mellem hendes børn og efterladte enkemand Anders Christensen Overgård, med hvem hun havde fire børn, Jesper Andersen på 22 år, Bodil Andersdatter på 16 år, Anne Andersdatter 13 år og Kirsten Andersdatter, som var 11 år gammel.

Der var i boet kedler af kobber og messing, husgeråd og værktøj af jern. Der var ikke ret mange møbler, kun to kister, et lille fyrretræsskab, et bord, to stole og nogle andre ting af træ. Der var tre senge med sengetøj. Dyrene blev vurderet til 46 rdl. 3 mark. Hele formuen var 91 rdl. 5 mark 10 sk. Alene dyr og redskaber skulle have en værdi af 86 rdl., så selvom der kun skulle bruges 10 rdl. til reparation af gårdens 33 fag bygninger, blev der underskud i boet. Desuden havde stedsønnen Søren Jespersen sin fædrene arv på 13 rdl. til gode, så med et underskud på 17 rdl. 2 mark kunne der ikke blive noget til arvingerne. Da Anders Christensen lovede at sørge for børnene og forsøge at skaffe dem plads i Skanderborg, blev boets formue igen overladt ham.⁶⁸ Anders Christensen blev måske gift igen med Volborg Jensdatter, datter af Jens Mikkelsen og hustru Gertrud Frederiksdatter.⁶⁹

646. JENS CHRISTENSEN, født i Mesing, døbt 10. maj 1705, død sst., begravet 25. april 1773. Gift i Mesing 15. oktober 1737 med Johanne Simonsdatter, født i Mesing omtrent 1717.

Børn:

- 1370. Christen Jensen, døbt 26. december 1741.
- 1371. Anders Jensen, døbt 5. april 1744.
- 1372. Maren Jensdatter, døbt 1. maj 1746.
- 1373. Bodil Jensdatter, døbt 18. september 1748.
- 1374. Simon Jensen, døbt 26. oktober 1749.
- 1375. Søren Jensen, døbt 29. november 1752.

Jens Christensen fæstede allerede i 1731 Jens Jensens partsgård i Mesing, som han havde afstået af alderdom, imod at Jens Christensen skulle ægte hans søsterdatter.⁷⁰ Jens Christensens hustru Johanne Simonsdatters far var Simon Dinesen, som var fadder hos Jens Christensen, hver gang der i 1740erne var barnedåb. Johanne Simonsdatters mor Maren Christensdatter døde i 1732. Ved skiftet i 1735 var Johanne Simonsdatter atten år gammel.⁷¹

67. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1729 30/3, fol. 227,

Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1728 19/10, fol. 280.

68. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1752 15/9, fol. 324.

69. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1752 16/9, fol. 336.

70. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1731 13/4, fol. 44.

71. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1735 20/12, fol. 144.

648. MAREN CHRISTENSDATTER, født i Mesing, døbt 10. april 1709, død sst., begravet, 30. januar 1773. Gift 28. oktober 1731 i Mesing med Bertel Groersen, født i Mesing, døbt 21. september 1710, død sst., begravet 13. maj 1776.

Børn:

1376. Bodil Bertelsdatter, døbt 26. oktober 1737.

1377. Groers Bertelsen, født omtrent 1739, begravet 21. december 1755.

< 1378. Malene Bertelsdatter, døbt 2. marts 1746.

1379. Christen Bertelsen døbt 30. marts 1748, død 1763.

Bertel Groersen betalte husbondhold, da han i 1731 overtog sin fars selvejergård i Mesing.⁷² Af hans og Maren Christensdatters fire børn blev så vidt vides kun en datter voksen, nemlig Malene Bertelsdatter, som blev gift med Daniel Rasmussen, der også var fra Mesing. Han overtog hendes fars gård i 1766.⁷³

651. ANNE CHRISTENSDATTER født i Mesing omtrent 1715.

Anne Christensdatter er nævnt i skiftet efter sin far i 1743, hun var da 27 år gammel.⁷⁴

653. PEDER CHRISTENSEN, født i Mesing, døbt 6. november 1721. Gift 1. 19. september 1749 i Mesing med Anne Rasmusdatter, død i Mesing, begravet 10. marts 1756. Gift 2. 13. juni 1757 i Høring med Anne Kirstine Pedersdatter Leth, født i Høring.

Barn i første ægteskab:

1380. Maren Pedersdatter, døbt 21. januar 1752.

Peder Christensen fæstede i 1749 Peder Olufsens fradøde gård og blev gift med dennes enke Anne Rasmusdatter.⁷⁵ Før at de kunne blive gift, måtte de ansøge om tilladelse til ægteskab, fordi hun før havde været gift med hans "søskendebarn", Peder Olufsen, men det var dog ikke helt rigtigt, for Peder Christensen var søn af Peder Olufsens kusine.

Da Anne Rasmusdatter døde efterlod hun sig fem børn af første ægteskab samt en datter Maren Pedersdatter, som var fire år gammel, hendes morbror Søren Rasmussen fra Dørup var til stede som tilsynsværge.

En del ting kendes igen fra skiftet efter Anne Rasmusdatters første mand, blandt andet to sølvbægre, der var stadigvæk tale om et velforsynet bo, og formuen blev opgjort til 268 rdl. 10 sk. Imidlertid havde Anne Rasmusdatters ældste børn af første ægteskab deres arv på 80 rdl. 8½ sk. stående i boet. Derved blev udgifterne på 199 rdl. 2 mark 8 sk., så der til deling mellem Peder Christensen og Anne Rasmusdatters børn blev 68 rdl. 4 mark 14 sk.

Peder Christensen ønskede dog at give hver af døtrene, både de to, som han var stedfar til, og sin egen datter et "skikkeligt sengested" med behørig sengeklæder til 16 rdl., samt hans to steddøtre hver en kiste af dem, som fandtes på stedet, da han kom ind i gården. Hans egen lille og eneste datter skulle, om Gud ville forunde ham vilkår dertil, udover hendes lille arv og den omtalte seng, have 20 rdl. i penge eller værdier samt en skikkelig kiste.

Hvad sønnerne angik, lovede han ikke at forbinde sig til noget vist, men dog at handle med dem således, at de kan blive klageløse, og til sidst lovede og aftalte han, at den afgangne salig kones sengeklæder skulle gemmes til deling imellem døtrene.⁷⁶

72. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1731 26/10, fol. 48.

73. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1766 22/4, fol. 54, Kirstin Nørsgaard-Pedersen: Mesing by 1458-1767.

74. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1743 8/6, fol. 342.

75. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1749 24/10, fol. 73.

76. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1756 10/3, fol. 234.

Peder Christensens anden kone Kirstine Pedersdatter var også en af herredsfoged Peder Pedersens mange efterkommere, hun var fra Fregerslev, og hendes forældre var Peder Nielsen Leth og Apelone Frandsdatter. Peder Christensen solgte 1758 på sin kone Kirstine Pedersdatters vegne hendes arvepart i hendes forældres selvejergård i Hørning til hendes bror Niels Pedersen Leth.⁷⁷

654. LAURITS CHRISTENSEN, født i Mesing, døbt 18. juli 1723, død sst., begravet 13. april 1796. Gift med Kirsten Olufsdatter, født omtrent 1750.

Laurits Christensen fæstede sin afdøde far Christen Andersens gård i Mesing, som hans mor oplod for ham.⁷⁸ Laurits Christensen blev selvejer, da han købte sin gård på ryttergodsauktionen. Begge er nævnt i folketællingen 1787.

662. FREDERIK JENSEN, født i Alken, døbt 2. maj 1726 i Dover, død i Alken, begravet 2. august 1801. Gift i Skanderup 19. maj 1755 med Karen Andersdatter.

Frederik Jensen fæstede i 1755 et hus på ti fag i Vrold, som enken Mette Pedersdatter oplod for ham mod, at hun skulle have fri husværelse, og desuden skulle han ægte hendes søsterdatter.⁷⁹

663. ANDERS JENSEN, født i Alken, døbt 5. juli 1728 i Dover, død sst., begravet 16. juni 1786. Gift 1. med Gunder Jørgensdatter, født i Svejstrup 1721, død i Alken, begravet 10. august 1755 i Dover. Gift 2. med Karen Troelsdatter, født i Illerup i Dover sogn 1730, død i Alken, begravet 9. marts 1798 i Dover.

Børn i første ægteskab:

< 1381. Jørgen Andersen, døbt 16. marts 1749.

< 1382. Maren Andersdatter, døbt 7. maj 1750.

Børn i andet ægteskab:

< 1383. Troels Andersen, døbt 2. august 1756.

< 1384. Gunder Andersdatter, døbt 15. februar 1758.

< 1385. Maren Andersdatter, døbt 5. august 1762.

1386. Bodil Andersdatter, døbt 3. marts 1765.

< 1387. Anne Cathrine Andersdatter, døbt 16. marts 1768.

1388. Anne Andersdatter, døbt 14. juli 1771.

1389. Dorte Andersdatter, døbt 1. maj 1774.

1749 overtog Anders Jensen sin fars gård i Alken. På grund af kvæggpest og forældrenes alder og skrøbelighed betalte han kun 3 rdl. i indfæstning.⁸⁰

1755 skrev præsten i Dover kirkebog: "11. post trinitatis, den 10 august blev begravet Anders Jensens kone, salig Gunder Jørgensdatter af Alken i sit alders 34. År. Tillige med hende 2de tvillingebørn, hvoraf det første barn var en søn, der straks døde efter fødslen og det andet, som var et pigebarn, blev dødfødt."

Selvom Gunder Jørgensdatter døde i august 1755, er skiftet efter hende først blevet holdt den 9. september. Hun efterlod sig to børn, Jørgen Andersen, som var fem år og Maren Andersdatter, der var syv år gammel. Den afdøde kones stedfar Rasmus Jensen fra Svejstrup mødte på skiftet som tilsynsformynder for de to børn.

Af sølvtoj var der fire skeer, R.N.H. og C.M.D. 1747, to skeer H.J.B.F. og A.J.D. 1747 samt

77. RA. ADK.1767, gård 57 skøde 2.

78. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1764 24/3, fol. 376.

79. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1755 11/4, fol. 191.

80. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1749 19/3, fol. 65.

et par små fruentimmer sølvspænder. En ny kobberkedel i grue kunne rumme en tønde, en stor og en mindre messingkedel var også nye, der var desuden et fyrbækken med stang og en gammel lysestage. Af tin var der to store fade, fire tallerkener, en sesirken og to lysestager. Der var en gammel salmebog og en ny i pergamentsbind, en gammel bibel, en bog kaldt Åndelig Tidsfordriv og to andre bøger.

Af jern var der almindeligt køkkentøj, værktøj og redskaber. En stor anstrøget og beslået kiste var med navn A.J.S.A. og G.J.D.S. 1747, altså Anders Jensen Alken og Gunder Jørgensdatter Svejstrup og åretallet for enten deres trolovelse eller bryllup, de noget underlige initialer på sølvtøjet kan skyldes skriversnes fejllæsning. Foruden den nævnte kiste var der flere andre kister, skrin og skabe, tre borde, to bænke, fire stole, tre spindestole, den ene var gammel, og ellers fandtes en del træsager til husholdningsbrug, der imellem 16 trætallerkener, en sædeløb og en bærløb. Et nyt egesengested havde fyrretræshimmel og var fyldt med dyrt sengetøj og havde blå og rødnet omhæng med kappe, og der var endnu en himmelseng, dog med knap så dyrt sengetøj, og der var også en hulseng med sengetøj.

Gunder Jørgensdatters klæder var rigelige og meget fine, de blev vurderet til 39 rdl. 1 mark 4 sk., sammen med det blev nogle duge og andet linned vurderet, det har nok ligesom tøjet været en del af hendes udstyr. Af de fine klæder skal nævnes hendes sorte klædeskjole, den var hele 8 rdl. værd. Hun havde endnu to hele kjoler, en af brunt hjemgjort tøj og en sort stoffeskjole, desuden fire skørter, trøjer og tre kåber. En sort kyse, en sort muffe, en hue var af guldbrokade og havde takker, der var også fire brune huer, to af damask og der var et grønt, et gult og et brunt silkeklæde, tre par hvide handsker og et par brune, tre par vanter og sko, tøfler og strømper. Horlærreds kraver, lin med og uden kniplinger, halsklæder, tørklæder, særke, lin og snipper og forklæder, et af dem var af sribet netteldug med takker om.

Gårdens dyr blev vurderet til 113 rdl. 3 mark 8 sk. Af korn var der hvad, der skulle være på gården til føde og udsæd, så det blev ikke medregnet. Boets formue blev således på 317 rdl. 1 mark 4 sk. Gårdens 40 fag huse skulle repareres for 12 rdl., der skulle være dyr og redskaber for 120 rdl., der var noget gæld på 26 rdl. 4 mark, så med samlede udgifter på 158 rdl. 4 mark blev der 158 rdl. 3 mark 4 sk. til deling mellem arvingerne. Skiftet sluttede med formaninger om at sørge for børnenes føde, klæder og opdragelse samt for bygningernes istandsættelse.

Da Anders Jensen døde, var han blevet selvejer, og hans kgl. skode er afskrevet i det skifte, der blev holdt efter hans død i 1786. Af hans og Gunder Jørgensdatters børn var sønnen Jørgen Andersen blevet fæstegårdmand i Ry, og datteren Maren Andersdatter var gift med selvejergårdmand Hans Mortensen sammesteds.

Af det andet hold børn var Troels Andersen blevet 30 år, og han skulle blive ved stedet. Maren Andersdatter var gift med fæstegårdmand Søren Mortensen i Nør Vissing, Gunder Andersdatter var gift med selvejergårdmand Jens Andersen i Ry, datteren Bodil, som var 21 år, tjente hos sin svoger i Nør Vissing, Anne Cathrine på 18 tjente hos degnen sr. Schiørring i Ris, Anne på 15 og Dorte på 12 år boede hjemme hos moderen.

Gården var 700 rdl. værd, men der var næsten 224 rdl. i gæld til kongens kasse fra den gang, den blev købt. Vurderingen af boet beløb sig derefter til 476 rdl. 6 sk. Efter fradrag af det, der skulle forblive ved gården, og af en panteobligation lydende på 300 rdl., var der knap 34 rdl. tilbage til deling mellem Karen Troelsdatter og børnene.⁸¹

665. KIRSTEN OVESDATTER, født i Mesing, døbt 26. marts 1715. Gift sst 5. juni 1746 med Niels Pedersen.

81. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1757 9/9, fol. 297, Skanderborg amts skifteprotokol 1786 15/7, fol. 438.

666. JOHANNE POULSDATTER, født i Mesing, døbt 16. november 1710, død i Hemstok, begravet i Dover 20. april 1740. Gift sst. 14. februar 1734 med Jens Knudsen Smed, født omtrent 1708, død i Hemstok, begravet 7. december 1750 i Dover.

Børn se ægteskabet med nr. 637, Jens Knudsen ovenfor.

667. KIRSTEN POULSDATTER, født 1712 i Mesing, død efter 1762. Gift sst. 14. maj 1738 med Niels Pedersen, født i Mesing, døbt 19. april 1696, død i Stilling, begravet 12. december 1759.

Skiftet efter Niels Pedersen blev indskrevet i protokollen nogle år efter hans død, nemlig i 1762, hvor der blev skiftet og delt imellem hans efterladte enke Kirsten Poulsdatter og den afdødes i forrige ægteskab avlede børn, som var to myndige sønner, Jens og Peder Nielsen, som begge var i Stilling. Boet ejede et stort sølvbæger med bogstaverne M.L.S. og E.N.D., et lidet ditto med N.P.S. og K.P.D. 1738, et mindre med samme bogstaver og år 1752, et lille med ditto bogstaver og året 1754, i alt til 14 rdl. Af bøger var der "Bedendes Kæde", en bog kaldt "Lås for Munde" og "Det Syngende Tidsfordriv". Niels Pedersens klæder blev vurderet til 8 rdl. 3 mark 12 sk. Formuen blev opgjort til 302 rdl. 8 sk., efter fradrag af udgifterne blev der 157 rdl. 4 sk. til deling mellem Kirsten Poulsdatter og hendes stedsønner. Hendes bror Peder Poulsen var lavværg for hende, da skiftet blev holdt.⁸²

Niels Pedersens søn Peder Nielsen overtog gården og betalte husbondhold i 1761. Den blev opladt til ham af hans stedmor.⁸³

668. PEDER POULSEN, født i Mesing, døbt 10. maj 1716, død sst., begravet 1. maj 1773. Gift i Stjær, trolovet 16. oktober 1737 med Dorte Nielsdatter, født i Stjær, døbt 14. april 1718, død i Mesing, begravet 2. juni 1756.

Børn:

- 1390. Karen Pedersdatter, døbt 18. september 1742.
- 1391. Mette Pedersdatter, døbt 2. februar 1747.
- < 1392. Johanne Pedersdatter, døbt 12. januar 1750.
- 1393. Niels Pedersen, døbt 9. april 1752.
- 1394. Poul Pedersen, døbt 6. juli 1755.

Peder Poulsen betalte i 1737 husbondhold og overtog sin salig fars selvejergård.⁸⁴ Hans kone Dorte Nielsdatters forældre var Niels Jensen Søballe i Stjær og Mette Jensdatter, som er nævnt i Perritshaveslægten, og en af hendes fars forfædre var den Ove Mikkelsen, som købte sin gård i Mesing i 1458.⁸⁵

Ved Dorte Nielsdatters begravelse skrev præsten i kirkebogen: "Peder Poulsens prisværdige hustru Dorte Nielsdatter begravet 38 år og få uger". Nogle måneder senere blev der holdt skifte efter hende. Hun efterlod sig 5 børn, 2 sønner og 3 døtre, Niels Pedersen 4 år, Poul Pedersen 1 år, Karen Pedersdatter 14 år, Mette Pedersdatter 8 år og Johanne Pedersdatter 6 år gammel. Børnenes morbrødre Jens Nielsen og Peder Nielsen, begge gårdmænd i Stjær, var 1756 til stede ved skiftet på børnenes vegne. I boet var der et sølvbæger med bogstaverne P.P.S.M. og D.N.D. 1737, et udpuklet sølvbæger med runde fødder havde bogstaverne P.R.S. og J.P.D., som ikke med sikkerhed kan identificeres, men det kan have tilhørt Peder Poulsens bedsteforældre Peder Rasmussen og Johanne Pedersdatter. Desuden

82. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1762 13/9, fol. 193.

83. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1761 25/4, fol. 299.

84. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1737 22/6, fol. 110.

85. Kirstin Nørgaard Pedersen: Mesing by 1458-1767 (slægtsskema 13).

var der 6 sølvskeer, fire af dem med årstal 1737 har været anskaffet til brylluppet. De to sidste havde årstallet 1725 indgraveret. Sølvet var i alt 13 rdl. værd. Der var en rigtig kakkelovn med tud, og de af Dorte Nielsdatters klæder, som blev vurderet, var fine, hun havde blandt andet en sort klædeskjole, en brunblommet damaskes trøje og en kåbe af grosdatur m.m., i alt vurderet til 26 rdl. 2 mark 12. sk. Afbøger var der en bibel, en salmebog, en stor bog kaldet Davids Salmer, en anden kaldt Passionstanker over Vorherres Lidelser og to bøger over katekisme og evangeliet i sange forfattet. Boets hele formue blev i alt på 409 rdl. 5 mark 8 sk. Besværingen var 103 rdl. 5 mark 8 sk., så der til deling mellem Poul Pedersen og hans fem børn blev 153 rdl. 1 mark 12 sk.⁸⁶

670. MADSPOULSEN, født i Mesing, døbt 6. august 1724, død sst., begravet 30. juni 1756. Mads Poulsen var ikke gift, så hans efterladte formue skulle deles imellem hans arvinger, som var en bror Peder Poulsen, gårdmand i Mesing, Kirsten Poulsdatter i ægteskab med Niels Pedersen i Stilling og Johanne Poulsdatter, som var død i Hemstok, hvor hun havde været gift med afgangne Jens Knudsen. De havde efterladt sig tre døtre Karen Jensdatter 24 år, Bodil Jensdatter 19 år og Anne Jensdatter 17 år gammel, der alle var hjemme hos deres stedfar. Mads Poulsen har formodentlig boet hos sin bror som indsidder. Han havde kun lidt værktøj, en gammel flintbøsse, og hans træbohave indskrænkede sig til en halv fyrretræskiste og et lille jernbundet egetræsskrin. Til gengæld havde han en hel del dyre klæder, her imellem en blågrå kjole med kamelhårsknapper, en blågrå klædesvest med tre dusin sølvknapper og en kallemanes brystduk med et dusin sølvknapper. Der nævnes også en sølvhalsknep, et hatslag og en hat med bånd og et lidet sølvspænde, han havde også sporer og en lille pisk. Hele hans formue var efter vurderingen 24 rdl. 5 mark 8 sk., heraf androg værdien af tøjet alene 20 rdl. 1 mark 12 sk. Ved salg på auktion indbragte det 27 rdl. 3 mark 2 sk.

Foruden det havde Mads Poulsen haft 153 rdl. 2 mark stående hos sin bror Peder Poulsen og hos svogeren Niels Pedersen i Stilling et mindre beløb på 13 rdl. 2 mark. Niels Rasmussen og Peder Rasmussen i Fruering og Mikkel Rasmussen i Mesing skyldte ham alle nogle lignende beløb, så formuen blev på 230 rdl. 1 mark 2 sk. Peder Poulsen krævede 20 rdl., for hvad han i "adskillige måder tid efter anden havde udgivet, og hvad han billigen kunne tilkomme for anvendt bekostning i den langvarige tid, hans bror med svaghed var hjemsogt såvel som begravelsesomkostningerne". Auktions- og skifteomkostningerne skulle også fratrækkes, så der blev 201 rdl. 2 mark til deling mellem arvingerne.⁸⁷

677. INGER PEDERSDATTER, født i Mesing omkring 1680. Gift før 1705 med Anders Nielsen fra Stilling, død før 20. marts 1722.

Børn:

1395. Niels Andersen, født omtrent 1709.

1396. Peder Andersen, født omtrent 1713.

Selvom Inger Pedersdatter blev kaldt Ingeborg i skiftet efter sin mor,⁸⁸ er det én og samme person, der er tale om, for efter sin mands død skødede hun deres selvejergård i Stilling til sin bror Niels Pedersen. Selvejergården havde Anders Nielsen overtaget efter sin afdøde far Niels Henriksen, og det var Anders Nielsens mor Maren Pedersdatter, der afstod gården.⁸⁹

86. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1756 15/9, fol. 237.

87. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1756 15/9, fol. 232.

88. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1705 28/9, fol. 346.

89. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1698 20/1, Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1697 21/5, fol. 192.

Husbondholdet er blevet indskrevet i fæsteprotokollen godt to måneder efter, skødet BLEV skrevet og omkring otte måneder efter Maren Pedersdatters død: "Peder Nielsen i Stilling, Jens Pedersen og Rasmus Jensen i Mesing de samtlige i hånd tog fornævnte Anders Nielsen og med deres egne samt hustruers fri vilje, velberåd hu, ja og samtykke solgte, skødede og afhændede, fra dem, deres hustruer og arvinger til fornævnte Anders Nielsen og hans forlovede fæstemø Inger Pedersdatter og deres arvinger til evindeligt ejendom at have, nyde, bruge og beholde deres tilhørende parter i den selvejerbondegård i Stilling, som fornævnte Anders Nielsen nu beboer, og de, nemlig Peder Nielsen selv, Jens Pedersen og Rasmus Jensen, deres hustruer arveligen er tilfaldet efter deres forældre med al dens rette tilliggelse".⁹⁰

Sælgerne var Anders Niensens søskende, nemlig Peder Nielsen, Jens Pedersen, som var gift med en søster Else Nielsdatter og Rasmus Jensen fra Mesing, der havde søsteren Maren Nielsdatter til ægte.⁹¹

Den 20. marts 1722 indfandt skifteretten sig i afgangne Anders Niensens gård i Stilling for efter registrering at dele og skifte "mellem hans efterladte hustru Inger Pedersdatter og deres i ægteskab avlede to drengebørn Niels Andersen 13 år og Peder Andersen 9 år, hvis formynder var Peder Pedersen". Der var et ret sparsomt indbo, mellem de få ting, der omtales som gamle, var et asketræsbord med åben fod og skuffe under og en kringstol. Den afdødes klæder omtales slet ikke, så de har nok ikke været alverden værd. Gårdens dyr var 79 sldl. 2 mark værd, kornet i laden blev vurderet til 9 sldl. 2 mark 12 sk. og selvejerandelen til 40 sldl. Formuen blev på lidt mere end 176 sldl. Besværingen blev udregnet til godt 101 sldl., som sammen med noget gæld i alt blev til 131 sldl. Til deling mellem arvingerne blev der altså lidt mere end 45 sldl.⁹²

678. ELSE PEDERSDATTER, født i Mesing omtrent 1684, død sst., begravet i Mesing 30. oktober 1708. Gift i Mesing 6. november 1707 med Jens Knudsen fra Svejstrup.

1397. Knud Jensen, døbt 24. oktober, begravet i Messing 18. november 1708.

Else Pedersdatter, som er nævnt i skiftet efter hendes mor i 1705, var kun 24 år, da hun døde i barselsseng, idet en lille søn var blevet døbt Knud den 24. oktober seks dag før hendes begravelse. Han levede kun godt en måned og blev begravet den 18. november samme år.

679. PEDER PEDERSEN, født i Mesing omkring 1691.

Peder Pedersen er nævnt i skiftet efter sin mor, og som børnenes formynder i skiftet i Stilling 1722 efter søsteren Inger Pedersdatters mand Anders Nielsen. Da det ikke oplyses, hvor han boede, har det formodentlig været i Stilling, måske hos søsteren selv.⁹³

680. NIELS PEDERSEN, født i Mesing, døbt 19. april 1696, død i Stilling, begravet 12. december 1759. Gift 1. med Maren Jensdatter, død før 1738 i Stilling. Gift 2. i Mesing 14. maj 1738 med Kirsten Poulsdatter, født i Mesing 12. juni 1712, død efter 1762.

Børn i første ægteskab:

1398. Jens Nielsen, født omtrent 1730.

1399. Peder Nielsen, døbt 12. april 1733.

90. RA. ADK.1767, gård nr. 48, skøde nr. 1.

91. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1697 21/5, fol. 192, Kirstin Nørgaard Pedersen: Mesing by 1458-1767.

92. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1722 20/3, fol. 101.

93. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1722 20/3, fol. 101.

Niels Pedersen betalte i 1724 husbondhold for Anders Niensens selvejergård i Stilling, som enken Inger Pedersdatter ikke længere kunne forestå.⁹⁴ Efter hans første kones død blev Niels Pedersen 1738 gift 2. gang med Kirsten Poulsdatter fra Mesing, som var datter af Poul Pedersen og Karen Madsdatter, alligevel blev skiftet efter Maren Jensdatter først indskrevet i skifteprotokollen i 1740.⁹⁵ Niels Pedersen og Kirsten Poulsdatter måtte søge om dispensation for at blive gift "idet hun skal være Niels Pedersens farbrors søns eller søskendebarns datter"- lød det i tilladelsen, det var nu lidt enklere, idet de var næstsøskendebørn.⁹⁶

Niels Pedersen døde i 1759, og skiftet efter ham blev ligeledes indskrevet i protokollen en hel del senere, nemlig i 1762, hvor der blev skiftet og delt imellem hans efterladte enke Kirsten Poulsdatter og den afdøde i forrige ægteskab avlede børn, som var 2 myndige sønner, Jens og Peder Nielsen, begge i Stilling. Boet ejede et stort sølvbæger med bogstaverne M.L.S. og E.N.D., et lidet ditto med N.P.S. og K.P.D. 1738, et mindre med samme bogstaver og år 1752, et lille med ditto bogstaver og året 1754, i alt til 14 rdl. Af bøger var der "Bedendes Kæde", "Lås for Munde" og "Det Syngende Tidsfordriv". Niels Pedersens klæder blev vurderet til 8 rdl. 3 mark 12 sk. Formuen blev opgjort til 302 rdl. 8 sk., efter fradrag af udgifterne blev der 157 rdl. 4 sk. til deling mellem Kirsten Poulsdatter og hendes stedsønner. Hendes bror Peder Poulsen var lavværge for hende, da skiftet blev holdt.⁹⁷ Niels Pedersens søn Peder Nielsen overtog gården og betalte husbondhold i 1761. Den blev opladt til ham af hans stedmor.⁹⁸

683. ELSE PEDERSDATTER, født i Boes i Dover sogn omtrent 1697 Gift med Jens Lauritsen i Boes.

Else Pedersdatters mand Jens Lauritsen er nævnt i skiftet efter hendes far i 1734.

684. ANDERS PEDERSEN, født i Boes, døbt 27. december 1700 i Dover, død 1743. Gift 1. omtrent 1730 med Anne Jensdatter, født 1691, død i Svejstrup, begravet 14. maj 1733 i Dover. Gift 2. sst. med Anne Rasmusdatter, født i Svejstrup omtrent 1704, død i Svejstrup, begravet 13. april 1777.

Børn i andet ægteskab:

< 1400. Anne Andersdatter, døbt 9. maj 1734.

< 1401. Gertrud Andersdatter, døbt 26. februar 1736.

1402. Rasmus Andersen, døbt 22. juni 1738.

1403. Peder Andersen, døbt 26. februar 1741.

Anders Pedersens første kone Anne Jensdatter var enke efter Rasmus Christoffersen i Svejstrup, for det var Rasmus Christoffersens gård, Anders Pedersen overtog, da de blev gift.⁹⁹

Efter kun tre års ægteskab døde Anne Jensdatter, og den 10. november 1733 blev der holdt skifte, så der kunne blive delt mellem hendes efterladte mand og hendes børn af første ægteskab. Der var i boet et bæger og fire skeer af sølv, to tinfade, en tintallerken og et hollandsk krus med tinlåg, kedler af kobber og messing, to lysestager af messing, husgeråd af forskellig slags af malm, blik, stentøj og jern, men der var ikke kakkellovn. Af møbler skal nævnes borde, stole og kister, et egetræs sengested med fire stolper og himmel over og med gult omhæng. Foruden det var der en foldeseng af eg, to hulsenge og karlens seng, alle for-

94. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1724 15/12, fol. 191.

95. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1740 22/4, fol. 92.

96. LAV. Århus bispearkiv ægteskabsdispensation 1738 31/3.

97. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1762 13/9, fol. 193.

98. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1761 25/4, fol. 299.

99. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1730 7/3, fol. 25.

synet med sengetøj. Salig Anne Jensdatters klæder blev vurderet til 22 sldl. 1 mark 8 sk. Den fine kjole af sort klæde var hele 9 sldl. værd, og hun havde en sarses trøje med 9 sølvknapper. En rød skindvest med tre dusin sølvknapper, som havde tilhørt Anne Jensdatters første mand, blev også vurderet og til sidst noget linned og nogle hynder.

Der var dyr for 44 sldl. 2 mark, vogne, tærsket korn såvel som korn i marken. I alt blev det til 402 sldl. 1 mark 8 sk. Gårdens 53 fag bygninger skulle repareres for 24 sldl., og dyr, redskaber og korn, der skulle være på stedet, skulle have en værdi af 168 sldl. 1 mark 3 sk. Der var gæld på 15 sldl. samt indestående børnepenge på 240 sldl., hvorved udgiften blev 447 sldl. og 1 mark 3 sk., så der kunne intet blive til arvingerne. Anders Pedersen lovede at betale gælden, et løfte som kreditorer såvel som formyndere godtog. Han lovede desuden at beholde de tre af stedbørnene, som stadig var på stedet, og opfostre dem efter hans stand og vilkår, til enhver af dem var 16 år, til gengæld skulle han beholde deres børnepenge renteløse indtil da. Det fjerde barn var allerede hos sin formynder Rasmus Andersen i Låsby.¹⁰⁰ Anders Pedersen blev gift anden gang med Anne Rasmusdatter. Efter hans død blev gården igen fæstet ud til Søren Sørensen, som blev gift med hans enke.¹⁰¹

685. ANNE PEDERSDATTER, født i Boes, døbt i Dover 7. oktober 1703, død efter 1734. Anne Pedersdatter var i København, da der i 1734 blev holdt skifte efter hendes far.

686. KIRSTEN RASMUSDATTER, født i Firgårde i Dover sogn omtrent 1692. Gift i Dover omtrent 1728 med Jens Rasmussen fra Nør Vissing.

Børn:

- < 1404. Anne Jensdatter, døbt 16. august 1716.
- < 1405. Rasmus Jensen, døbt 11. september 1718.
- 1406. Else Jensdatter, døbt 9. februar 1721.
- < 1407. Anders Jensen, døbt omtrent 1725.

Jens Rasmussen i Nør Vissing er nævnt 1735 i skiftet efter sin kones mor Anne Nielsdatter, som første gang var gift med Rasmus Sørensen i Firgårde.¹⁰² Jens Rasmussen fik den 19. oktober 1728 fæstebrev på sin far Rasmus Madsens gård i Nør Vissing,¹⁰³ og omtrent samme tid er Kirsten Rasmusdatter og han antagelig blevet gift.

687. NIELS RASMUSSEN, født i Firgårde, døbt 3. maj 1696 i Dover, død i Dallerup, begravet 12. juli 1733. Gift i Dallerup 27. juni 1723 med Helle Sørensdatter, død sst., begravet 21. marts 1764.

Børn:

- 1408. Anne Nielsdatter, døbt 12. marts 1724.
- 1409. Kirsten Nielsdatter, døbt 19. januar 1727.

Niels Rasmussen havde været dragon, da han i 1723 fik fæstebrev på anneksgården i Dallerup og blev gift med den afdøde Poul Lauritsens enke Helle Sørensdatter.¹⁰⁴

Der var underskud, da der i 1737 blev skiftet efter Niels Rasmussen, ikke mindst fordi Helle Sørensdatters børn af første ægteskab havde deres arv efter faderen til gode. Der blev således intet i arv til hendes og Niels Rasmussens to døtre Anne, som var 13 år, og Kirsten,

100. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1733 10/11, fol. 16.

101. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1743 16/3, fol. 229.

102. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1735 29/7, fol. 110.

103. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1728 19/10, fol. 274.

104. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1728 19/10, fol. 274.

der var 11 år gammel, da deres far døde. De to pigers farbror Søren Rasmussen i Firgårde var til stede ved skiftet som deres formynder. Mellem Niels Rasmussens klæder var et par sko med sølvspænder, ellers var tøjet, som det ses i mange skifter, men det var godt og blev vurderet til 12 rdl. 1 mark 12 sk. Hele formuen var på 152 rdl. 4 mark 4 sk. Gælden var dog på 211 rdl. 1 mark, som blev trukket fra, så der var et underskud på 58 rdl. 2 mark 12 sk.¹⁰⁵

Slægtskabet mellem Søren Rasmussen og Kirsten Jensdatter i Firgårde



688. SØREN RASMUSSEN, født i Firgårde, døbt 2. februar 1699 i Dover, død i Firgårde, begravet 13. april 1768 i Dover. Gift i Dover med dispensation for nært beslægtede med Kirsten Jensdatter¹⁰⁶ omtrent 1727, født i Firgårde omtrent 1696, Dover sogn.

Børn:

- < 1410. Anne Sørensdatter, født omtrent 1729.
- < 1411. Søren Sørensen, døbt 20. juli 1732.
- < 1412. Niels Sørensen, døbt 18. november 1736.
- < 1413. Karen Sørensdatter, døbt 22. maj 1739.

1727 fæstede Søren Rasmussen afgangne Søren Jensens gård i Firgårde,¹⁰⁷ Som nævnt ovenfor, var Søren Rasmussen og Else Tomasdatter beslægtede i tredje led og måtte derfor søge om tilladelse til indgåelse af ægteskab. Søren Rasmussens mormor hed Else Tomasdatter, hun var gift med Niels Poulsen i Firgårde. Kirsten Jensdatters mor hed Karen Lauritsdatter og faderen Jens Jacobsen, hvis far hed Jacob Tomasen og mor Kirsten Eriksdatter. Deres fælles oldeforældre var Tomas Jensen og Maren Jørgensdatter, som i 1622 boede i en af de andre gårde i Firgårde.¹⁰⁸ Tomas Jensen måtte i 1635/36 betale sagefaldsbøde, fordi

105. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1737 20/3, fol. 200.

106. LAV. Århus bispearkiv, ægteskabsdispensation 1726 16/12.

107. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1727 24/10, fol. 251.

108. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1695 13/3, fol. 39, 1696 6/5, fol. 131, 1697 25/9, fol. 225, 1699 17/4, fol. 300, 1701 17/2, fol. 424, 1702 24/8, fol. 130, 1711 17/12, fol. 419.

hans hustru Maren Jørgensdatter havde købt et stykke af et alterklæde af en tyv, som havde stjålet det i Grønbæk kirke.¹⁰⁹

689. ELSE RASMUSDATTER, født i Firgårde, døbt 12. juni 1701 i Dover, død i Veng, begravet 25. september 1759. Gift 2. i Dover omtrent 1730 med Oluf Christensen, født i Veng før 1684, død sst., begravet 30. oktober 1759.

Børn:

- < 1414. Christen Olufsen, døbt 15. juni 1732.
- < 1415. Maren Olufsdatter, døbt 3. oktober 1734.
- < 1416. Anne Olufsdatter.
- < 1417. Peder Olufsen, døbt 23. marts 1738.
- < 1418. Marie Olufsdatter, døbt 17. juli 1740.
- 1419. Søren Olufsen, døbt 18. juli 1745.

Skiftet efter begge ægtefæller blev holdt 14. oktober 1760 til deling mellem deres efterladte tre sønner og tre døtre, den 29 år gamle Christen Olufsen, som var ved stedet, Peder Olufsen 23 år landsoldat tjente i Svejstrup og Søren Olufsen på 14 år og Maren Olufsdatter (Marie) på 19 år, som begge var hjemme, endnu en Maren Olufsdatter var gift med Søren Nielsen i Stilling, og Anne Olufsdatter i ægteskab med Mads Hansen i Tovstrup, som var til stede på sin hustrus vegne. Børnenes morbror Søren Rasmussen fra Firgårde var tilstede som beskikket formynder for Søren Olufsen og hans søster Maren Olufsdatter.

Der var kedler af messing og kobber, et fyrbækken og en lille lysestage og desuden et fad, to tallerkener, to smørbrikker og to lysestage af tin. Af møblerne skal nævnes et rødmalet skab med lås og nøgle, stole, borde og en del husgeråd af træ og lidt stentøj. Sengetøjet lå i en stolpeseng uden himmel, i et stort gammelt sengested med stolper, i et gammelt ormstukket sengested og i en alkove. De afdødes klæder havde børnene delt imellem sig, men der fandtes fjorten pund hjemmeavlet hør, tyve pund heget hamp, et lispund blå og seks pund uld.

Dyrene var 94 rdl. 4 mark værd, og hele formuen var på 184 rdl. Gårdens 42 fag skulle repareres for 15 rdl., så den må have været i ret god stand, men da dyrene skulle være mere værd end de vurderede, så blev besværingen på 161 rdl., så der blev 23 rdl. til deling imellem de tre sønner og to døtre, siden Mads Hansen i Tovstrup har tilstået at være fornøjet på sin hustrus vegne for hvad, han på hendes lod kunne tilkomme. Gården skulle overtages af den ældste søn Christen Olufsen.¹¹⁰

690. MAREN PEDERSDATTER, født i Firgårde, døbt 3. oktober 1706 i Dover, død i Veng, begravet 30. juli 1738. Gift 1. i Dover 11. marts 1732 med Jens Sørensen Holst, født 1701, død i Veng, begravet 5. august 1737. Gift 2. sst. 11. december 1737 med Rasmus Rasmussen Vitved, død i Veng, begravet 8. november 1756.

Barn i første ægteskab:

- 1420. Anne Jensdatter, født omtrent 1733.

Jens Sørensen Holst fæstede i 1733 halvparten af en gård i Veng, som Rasmus Jensen ikke selv kunne forestå.¹¹¹ Skiftet efter Jens Sørensen Holst blev først afholdt den 15. november 1738, efter Maren Pedersdatter var blevet både gift og begravet, altså efter Jens Sørensen Holst og hustru Maren Sørens datter “som begge ved døden er afgangne, efter at hun med

109. RA. Skanderborg lensregnskab, sagefald 1635/36.

110. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1760 14/10, fol. 82.

111. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1733 29/7, fol. 68.

Rasmus Rasmussen var atter indkommet i ægteskab”, imellem hendes efterladte mand Rasmus Rasmussen og bemeldte Jens Sørensen og Maren Pedersdatters efterladte og deres i ægteskab sammen avlede barn, som var en eneste datter Anne Jensdatter 5 år gammel.

Foruden enkemanden Rasmus Rasmussen nævnes hans steddatters formynder Jens Rasmussen, lægdsmand af Nørre Vissing, “som har barnets moster til ægte”. Desuden var morbroderen Søren Rasmussen og Christen Sørensen, begge fra Firgårde, til stede. Bohavet var almindeligt. Jens Holsts klæder blev vurderet til 9 rdl. 5 mark 10 sk. og Maren Pedersdatters til 11 rdl. 2 mark 12 sk. Formuen var på 167 rdl. 4 mark 11 sk., derfra blev trukket i alt 154 rdl. 4 mark 4 sk., så der til datteren blev 15 rdl. 7 sk.¹¹²

691. MAREN PEDERSDATTER, født i Firgårde, døbt 6. oktober 1708 i Dover, død i Firgårde, begravet i Dover 27. december 1762. Gift 16. oktober 1735 i Dover med Christen Sørensen, født i Alken 1714 i Dover sogn, død i Firgårde 29. oktober, begravet 3. november 1796 i Dover.

Børn:

< 1421. Søren Christensen, født omtrent 1740.

1422. Rasmus Christensen, født omtrent 1748.

Maren Pedersdatters mand Christen Sørensen fæstede i 1735 hendes forældres gård i Firgårde efter hendes bror Peder Pedersen, som døde ugift efter kun at have været fæster i omkring et år.¹¹³ Halvandet år efter Maren Pedersdatters død afstod Christen Sørensen i 1764 gården til sin søn Søren Christensen, der modtog seks bæster, seksten får og kun en ko, som havde overlevet “kvægsvagheden”. Han skulle derefter tid efter anden selv forsyne sig med, hvad han behøvede.¹¹⁴ I Dover kirkebog ses: “1762 27. december begravet Christen Sørensens hustru Maren Pedersdatter, en langvarig korsdrager”.

692. PEDER PEDERSEN, født i Firgårde, døbt i Dover 18. oktober 1711, død sst., begravet 11. juni 1735 i Dover.

1734 blev Peder Pedersen fæster af sin far Peder Jensens gård, efter at enken hans mor Anne Nielsdatter var død. Han nåede ikke at blive gift, for han døde allerede året efter fæstebrevet var blevet skrevet. Derefter blev gården fæstet ud til hans søster Maren Pedersdatters mand Christen Sørensen.¹¹⁵

693. SIDSEL ERIKSDATTER, født i Javngyde i Tulstrup sogn, gift omtrent 1713 med Anders Sørensen.

Sidsel Eriksdatters mand Anders Sørensen blev fæster af halvdelen af hendes fars gård i Javngyde, og efter svigerfaderen Erik Jacobsens død skulle han fæste den anden halvdel.¹¹⁶

695. KIRSTEN JENSDATTER, født i Firgårde i Dover sogn omtrent 1696. Gift 1. i Dover 1724 med Søren Jensen, født i Skanderborg Ladegård, død 1726 i Firgårde, begravet 1726 i Dover. Gift 2. med Søren Rasmussen, efterkommer nr. 688. se ovenfor.

Barn i første ægteskab:

1423. Jens Sørensen, født omtrent 1724.

112. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1738 15/11, fol. 9.

113. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1735 29/10, fol. 91.

114. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1764 24/3, fol. 275.

115. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1734 2/11, fol. 76.

116. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1713 24/11, fol. 257.

696. PEDER ANDERSEN DYHR, født omtrent 1681 i Tulstrup, død sst. før 23. februar 1731. Gift med Maren Villadsdatter, død i Tustrup efter 23. februar 1731.

Børn:

1424. Anders Pedersen Dyhr, født omtrent 1715.

1425. Christoffer Pedersen Dyhr, født omtrent 1717.

1426. Jacob Pedersen Dyhr, født omtrent 1719.

< 1427. Jens Pedersen Dyhr, født omtrent 1721.

23. februar 1731 mødte ryttergodsets skifteret op i anneksbonden afgangne Peder Andersen Dyhrs stervbo, rigtig skifte og deling efter ham at foretage og tilendeføre imellem hans efterladte enke Maren Villadsdatter og deres i ægteskab sammen avlede fire børn, som er Anders Pedersen 16 år gammel, Christoffer Pedersen 14 år, Jacob Pedersen 12 år og Jens Pedersen 10 år gammel. Ved skiftet var overværende enken med til sig tagen lavværge Joen Lauritsen af Javngyde og på børnene Anders og Christoffer Pedersens vegne deres farbror og fødte værge Jacob Andersen Dyhr i Tørring og på Jacob og Jens Pedersens vegne børnenes anden farbror Jørgen Dyhr her af Tulstrup.

Der var i boet et sølvbæger, to kobberkedler, to messingkedler, fem fade og syv tallerkener af tin, to jerngryder, to skorstenslænker, en rist og en gammel pande, en lysestage og noget værktøj altsammen af jern. Der var ikke særlig mange møbler, men en fyrretræskiste med lås var 10 sldl. værd og et kandeskab 4 sldl., to borde og nogle staver, to nye sengesteder med himmel var af fyrretræ, de var henholdsvis 4 og 6 sldl. værd, og et gammelt halvt sengested 1 sldl., ellers var der kar, tønder, balje, spand og strip og lignende af træ. Efter vurderingen at se var sengetøjet godt, for kun en linned underdyne var gammel. Den salig mands gangklæder bestod af to gamle sorte klædes kjoler og en blå, et par læderbukser, to par grå strømper, et par sko med messingspænder, to skjorter og to halsklude begge slags af hørgarn, klæderne blev vurderet til 6 sldl. 1 mark.

Bæster og kvæg blev vurderet til 119 sldl. 12 sk. De øvrige dyr var toogtyve får, en gammel vædder og seksten lam, seks svin, en so og syv grise, fire gamle og fem unge gæs og to bister, som tilsammen blev vurderet til 40 sldl. 1 mark. Den såede rugsæd var 12 sldl. værd. Boets formue var på 347 sldl. 6 sk.

Gårdens 37 fag huse skulle repareres for 1 sldl. for hvert fag, Der skulle være dyr for 88 sldl. og vogn og plov for 10 sldl., og da kornet skulle forblive ved stedet, blev 12 sldl. igen taget fra til det korn, som manglede. Da boet skulle i deling, så udtog man forlods afgiften til regimentskassen og skifteomkostningerne, så fradraget blev på 170 sldl. 1 mark, og da boet var 13 sldl. skyldig til Joen Lauritsen i Javngyde, blev den samlede udgift på 183 sldl. 1 mark. Der blev således til deling 163 sldl. 3 mark 6 sk. med 81 sldl. 3 mark 6 sk. til enken og ligeså til børnene med 20 sldl. 1 mark 1 $\frac{3}{4}$ sk. på broderloden. Her foruden lovede moderen af kærlighed til sine børn at forbedre for enhver af de yngste, nemlig Jens og Jacob Pedersens arveparter med 10 sldl. i henseende til, at de er vanføre og ej med tiden så vel kan fortjene brødet som de andre. Hvilke børnenes arveparter med formyndernes vilje og samtykke bliver bestående, såsom de tre yngste til enhver af dem bliver deres fulde 16 år. Imidlertid lover moderen med lavværge dem med klæde føde, skolegang og anden kristelig og sømmelig optugtelse at forsyne, som hun for gud og øvrigheden vil ansvare og bekendt være.

Den ældste Anders Pedersen, som selv klæde og føde kan fortjene, nyder herefter rente af sin arvepart, og når samtlige børnene bliver af den alder og tilstand, at de samme efter loven må og kan annamme, bliver moderen med lavværge samme med rentepenge eller gode fornøjelige varer at betale.¹¹⁷

117. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1731 23/2, fol.35.

698. JACOB ANDERSEN DYHR, født omtrent 1683 i Tulstrup, død i Tørring i Tulstrup sogn. Gift med Birgitte Nielsdatter, født omtrent 1670, død i Tørring, begravet i Tulstrup 8. marts 1749.

Børn:

1428. Maren Jacobsdatter, født omtrent 1714.

< 1429. Kirsten Jacobsdatter, født omtrent 1718.

Jacob Andersen Dyhr fra Tulstrup havde tjent som landdragon, da han ved at gifte sig med enken Birgitte Nielsdatter fik fæstebrev på hendes afdøde mand, Jens Jensens gård i Tørring i 1706. Gården bestod af 27 fag huse i nogenlunde stand og med et tilliggende hartkorn, reduceret til 2 td. 2 skp. Der var fire bæster, to køer, 6 får, og Jacob Andersen Dyhr betalte 2 rdl. i indfæstning.¹¹⁸

Ved ægteskabet med Birgitte Nielsdatter blev Jacob Andersen Dyhr stedfar til Jens Jensens tre piger, som alle døde før deres mor, som da også var 79 år gammel, da hun døde. 23. november 1750 mødte skifteretten op i stervboet efter gårdmanden Jacob Andersens hustru, afgangne Birgitte Nielsdatter i Tørring, sammesteds skifte og deling at foretage og tilendebringe imellem den efterlevende Jacob Andersen og den salig kones efterladte børn og børnebørn, som er en datter Anne Jensdatter, som var gift med Peder Bertelsen i Linå, hendes efterladte to sønner, Iver Pedersen, der tjente i Alling 28 år gammel, Jens Pedersen tjenende på Vilhelmsborg, en datter Maren Jensdatter som var i ægteskab med Rasmus Jensen i Alling, hendes efterladte fem børn, Jens Rasmussen bosat i Alling 30 år, (syge) Anders Rasmussen hos faderen 28 år, Niels Rasmussen tjenende i Javngyde 26 år, Maren Rasmusdatter tjenende i Tulstrup 32 år og Kirsten Rasmusdatter hos faderen. Laurits Knudsen her i byen på sin kone Johanne Jensdatters vegne, Jesper Sørensen i Javngyde på sin kone Anne Jensdatters vegne, Kirsten Jacobsdatter, som var gift med Niels Jensen i Tørring, hendes efterlevende søn Anders Nielsen 19 år, som tjener i stervboet, så og Niels Jensen i Tørring, som boede i Javngyde hans efterladte fire børn, Søren Nielsen 19 år, Jens Nielsen 7 år, Birte Nielsdatter 12 år, og Mette Nielsdatter 4 år gammel. Item Maren Jacobsdatter 36 år gammel, som er i stervboet.

Ved skiftet var til stede enkemanden Jacob Andersen på egne og hans datters samt datterens søns vegne som nærmeste værge. Iver Pedersen på egne og broderens vegne, Anders Rasmussen på egne og søskendes vegne, Laurits Knudsen på sin kones vegne, Jesper Sørensen på sin kone samt på Niels Tørrings fire børns vegne.

Indboet var temmelig sparsomt, en kobberkedel i grue var med værdien 6 rdl. 4 mark den højst vurderede genstand, og Birgitte Nielsdatters klæder har ikke været så meget værd, at de blev vurderet. Gårdens dyr blev vurderet til 54 rdl. 4 mark, og hele boets formue blev på 82 rdl. 5 mark 12 sk. Udgifterne derimod blev beregnet til 143 rdl., så der kunne ikke blive noget til skifte og deling. Ikke des mindre lovede enkemanden at betale den anførte gæld, ligesom han efterhånden kunne afstedkomme, så ingen deraf skulle afgå, og alene straks at klarere eller det allerførste muligt og iøvrigt være ansvarlig for besætning og inventarium, på sådan måde ham det registrerede og vurderede til lovlig behandling er overleveret.¹¹⁹

699. JØRGEN ANDERSEN DYHR, født Tulstrup omtrent 1687, død sst. 4. februar 1752. Gift 1. med Johanne Jespersdatter, død i Tulstrup før 30. juli 1735. Gift 2. i Dover 1744 med Anne Jespersdatter, født omtrent 1699, død i Tulstrup 28. maj 1749.

118. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1706 10/3, fol. 118.

119. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1750 23/11, fol. 148.

Børn:

- < 1430. Jesper Jørgensen Dyhr, født omtrent 1727.
- < 1431. Anders Jørgensen Dyhr, født omtrent 1729.
- < 1432. Laurits Jørgensen Dyhr, født omtrent 1732.

Det blev Jørgen Andersen Dyhr, der uden betaling fæstede sin dræbte fars gård i Tulstrup i 1711. Gården havde 28 fag huse og et tilliggende, der var blevet reduceret til 3 td. 2½ skp. hartkorn. Halvparten af gården var blevet opladt til ham af hans mor, med den almindelige begrundelse, at hun ikke var i stand til at forestå driften, dog skulle han senere fæste den anden halvdel, så gården kunne blive samlet. Gården havde tre bæster, to køer, en ungnød og fire får såvel som andet inventarium. På grund af omstændighederne var han fritaget for at betale indfæstning.¹²⁰

Anno 1735 den 3. juli forsamledes skifteretten i stervboet efter rytterbonden Jørgen Andersen Dyhrs hustru Johanne Jespersdatter i Tulstrup, skifte og deling efter hende imellem hendes efterladte mand og deres i ægteskab samme avlede tre børn, Jesper Jørgensen 8 år gammel, Anders Jørgensen 6 år gammel og Laurits Jørgensen 3 år gammel.

Ved skiftet var enkemanden Jørgen Andersen Dyhr nærværende på egne vegne. For børnene var til stede Peder Herlovsen af Kalbygård, som har deres moders moster til ægte, og nærmere frænder findes ikke nærværende, men da han forhen havde så stort formynderskab, som han kunne pådrages, var han derfor fritaget, dog ville han her ved skiftet børnenes gavn og bedste iagttage. Som beslægtet var Peder Sørensen af Låsby nærværende, idet han var den salig kones pårørende. Flere fandtes ikke på moderens side.

Vurderingen indledtes med sølvtøj, bestående af to sølvbægre af forskellig størrelse, fire nye sølvskeer og syv mindre, der var for 24 sldl. Derefter blev kobber, messing, jernfang og trævarer vurderet, herimellem en hel del møbler og sengetøj dels i et fyrretræs sengested og i en alkove. Den salig kones gangklæder var ret meget værd, en brun kattuns kjole blev vurderet til 18 sldl. og en sort kjole til 15 sldl. Ellers var der skørter, et grønt damaskes liv med tilhørende røde ærmer og flere trøjer, nogle huer af damask og fløjl, tørklæder og forklæder. Tøjet blev vurderet til 68 sldl. 3 mark 12 sk. Der var mange dyr, heste, køer og stude, som i alt blev vurderet til 312 sldl. 1 mark. Korn i laden var der også.

Enkemanden angav at være berettiget til bondeskylden i en selvejergård i Klintrup, som Niels Pedersen beboer, som hans salig kone var arveligt tilfalden. Tilstedeværende bekræftede, at værdien deraf var 150 sldl., og at der resterede 27 sldl. bondeskyld for 3 år, og at der var 76 sldl. 2 mark tilstående gæld hos Peder Herlovsen i Kalbygård. I alt et beløb på 253 sldl. 2 mark, som tilsammen med vurderingen på 715 sldl. 2 mark 4 sk. udgjorde boets formue på 969 sldl. 2 sk. Fordringerne imod var 228 sldl. 2 mark til kongelig majestæt. Der blev således 740 sldl. 2 mark 4 sk. til deling med halvdelen til Jørgen Andersen Dyhr og halvdelen til de tre sønner, i alt 370 sldl. 3 mark 2 sk., delt i tre broderlodder på 123 sldl. 1 mark og nogle skilling.¹²¹

Jørgen Andersen Dyhr blev gift igen med Anne Jespersdatter. Hun døde tre år senere. Skiftet efter hende er ikke bevaret, idet en skifteprotokol 1743-49 er gået tabt. I skiftet efter ham blev nogle bøger vurderet, bøger som hun formodentlig har haft med sig, for ved troløvelsen i Dover den 17. juli 1744 var hun enke efter skoleholderen i Svejstrup.

15. oktober 1752 mødte skifteretten igen i Tulstrup for at holde skifte og deling efter enkemanden afgangne Jørgen Andersen Dyhr samme steds. Sønnen Jesper Jørgensen på 25 år var til stede på egne vegne og Anders Jørgensen på 23 og Laurits Jørgensen på 20 år var ligeledes tilstede med kurator, deres fasters mand Rasmus Johansen af Høver.

120. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1711 18/3, fol. 216.

121. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1735 3/7, fol. 114.

Vurderingen indledes med et sølvbæger med navn J.A.S.D. og J.J.D. og årstallet 1740, hvilket formodentlig er forkert, et sølvbæger med samme navn og årstal 1721, årstallet på det største bæger er formodentlig forkert afskrevet, for de to bægre blev nævnt i skiftet efter Johanne Jespersdatter 1735 og til samme vurdering, men uden navn. Det samme gjaldt 4 nye sølvskeer med J.A.S.D. og årstal 1726 og 7 gamle uden navn. Seks andre sølvskeer uden navn var ikke nævnt i det første skifte, og sølvet var nu 31 rdl. 2 mark værd. Der var kar og kedler af kobber og messing, tintallerkener og fade, en morter med støder og et strygejern af malm. En kakkelovn angaves at være i Skanderborg, det øvrige jernfang bestod af seks skorstenslænker, gryder, pander med mere.

Indboet var siden 1735 blevet forøget med noget sten- og glastøj samt nogle bøger, en bibel, Rostochs huspostil, Johan Arents sande kristendom, en katekismi sangbog, en ditto forklaring, de bedendes kæde og en salmebog. Der var kommet lidt flere borde og stole til, og i bryggerset var der mange tønder, kar, bøtter og andet husgeråd. Det bedste af det rigelige sengetøj af olmerdug og bolster blev først vurderet og "dertil et ege sengested med fyrrer himmel". To andre sengesteder var af fyrretræ, det ene havde himmel, og begge var med egestolper, og de var ligeledes fyldt med sengetøj. Der sluttes af med lidt linned og den salig mands gangklæder. Børnene angav at have delt dem mellem sig førend faderens død. Derefter blev "faderens første salig kone, deres moders klæder" vurderet endnu engang.

Der var stadigvæk mange bæster, meget kvæg og 5 bistader. To af bæsterne havde en værdi af 12 rdl. stykket, og den samlede værdi af dem alle var 101 rdl. 3 mark. Der var usædvanlig mange køer og stude, den bedste stud på 4 år var 12 rdl. værd, hele 104 rdl. 2 mark blev det til, og får, svin og bier blev vurderet til 24 rdl. 3 mark. Der sluttes med vogne, kornsække og kornet på loftet. Boets samlede værdi var 635 rdl. 3 mark 10 sk., og med forskellige tilgodehavender blev det til 791 rdl. 10 sk. Gårdens 60 fag huse skulle repareres for 30 rdl., bæsterne skulle være 80 rdl., og i alt skulle dyrene være 172 rdl. 4 mark værd. Kongelig majestæts fordringer blev på 184 rdl. 4 mark, dertil kom forskellige udgifter, som sønnerne havde haft siden faderens død, tjenestefolkenes løn, sønernes indestående mødrende arv samt udgifter, som den ældste søn sidste sommer havde haft på gården, derved blev udgifterne 550 rdl. 3 mark. Der blev således 240 rdl. 3 mark 10 sk. til deling, så der blev 80 rdl. 1 mark 3 1/3 sk. til hver af de tre sønner.¹²²

703. JACOB JACOBSEN, født i Firgårde, døbt 5. november 1702 i Dover, begravet 11. december 1772 i Dover. Gift 1. før 1728 i Dover med Maren Christensdatter, født i Siim 1692, død i Firgårde, begravet 1743 i Dover. Gift 2. i Dover med Anne Pedersdatter født i Firgårde, død sst., begravet i Dover 2. marts 1769.

Barn i første ægteskab:

1433. Jacob Jacobsen, døbt 24. januar 1726, død før 1731.

Børn i andet ægteskab:

< 1434. Jacob Jacobsen, døbt 18. januar 1747.

1435. Jens Jacobsen, døbt 30. januar 1752.

< 1436. Kirsten Jacobsdatter, døbt 13. april 1755.

1437. Maren Jacobsdatter, døbt 29. oktober 1758.

Jacob Jacobsen blev ved sit ægteskab med Maren Christensdatter fæster af afdøde Laurits Jensens halve gård, hvor der var 43 fag huse, et hartkorn på 4 td. 3 skp. og med fire bæster, tre køer, to ungnød og fire får og de nødvendige redskaber. Gården var i så dårlig stand, at han fik den uden indfæstningsafgift. Fæstebrevet må dog være udstedt eller indskrevet i

122. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1752 13/10, fol. 340.

protokollen med nogen forsinkelse, for hans og Maren Christensdatters barn blev født i januar 1726.¹²³

Anno 1770 den 23. februar mødte skifteretten hos selvejergårdmand Jacob Jacobsen den ældre i Firgårde efter hans afgangne hustru Anne Pedersdatter samme steds skifte at foretage og tilendeføre imellem enkemanden og hans med den salig kone i ægteskab sammen avlede børn, som var Jacob Jacobsen 22 år, Jens Jacobsen 17½ år, Kirsten Jacobsdatter og Maren Jacobsdatter 10½ år, alle hjemme ved stedet. Ved forretningen var overværende enkemanden på egne og sine børns vegne tillige med tilsynsværge Søren Jacobsen af Firgårde på døtrene Kirsten og Maren Jacobsdatters vegne deres farbroder, og morbroderen til børnene Jens Pedersen boende i Hvolbæk, som kurator og formynder for sønnen. Registrering og vurdering havde fundet sted den 25. november 1769, og den blev derefter læst op og skrevet ind. Et lille sølvbæger var vurderet til 4 rdl., tre tinfade, tre tintallerkener og en smørbrik 1 rdl. 3 mark, en brygkedel og en håndkedel af kobber 12 rdl., en lille messingkedel og en lysestage af messing samt en lille af jern 1 mark 10 sk. Derefter blev gryder, skorstenslænker, pande og rist samt en del værktøj af jern vurderet.

Et halvt sengested af eg med lærredsomhæng og et tilhørende sengested, et gammelt halvt fyrretræs sengested ligeledes med sengetøj, et nyt sengested af fyrretræ med nye stolper og himmel, blåt lærredsomhæng og sengetøj. Den samlede værdi af det var 13 rdl. 4 mark, og det sengested angav enkemanden at ville unde sin ældste datter Kirsten. Et lignende sengested med egetræsstolper og himmel med blåternet omhæng og sengetøj var 16 rdl. 1 mark værd, det sengested foregav enkemanden at ville give sin yngste datter Maren, imod det han forhen har erklæret at ville give sin anden datter.

Mellem møblerne var der en umalet halvliste af eg, som enkemanden angav at give sin yngste datter, anset for 2 rdl., og en rødmalet med navn A.P.D.F. til samme værdi, som var tiltænkt den anden datter. En malet egekiste var ligeså tiltænkt den yngste søn Jens, den var vurderet til 2 rdl. 4 mark. De øvrige møbler var en gammel rødmalet hel kiste af eg med nøgle og lås, en anden uden beslag, nogle skabe, bord og bæk med mere. Den salig kones gangklæder ville enkemanden dele imellem sine dotre, så de blev ikke vurderet.

Gårdens dyr blev vurderet til 88 rdl. 4 mark 8 sk. Vogne, plov, harve og en ridesadel og bidsel var 13 rdl. værd. Kornet i laden blev eftersat og ansås med sparsommelighed til behøvede sæd og fødekorn at kunne tilstrække og ej videre, følgelig blev der ikke noget [af det] boet til bedste at anføre. Gården var i brandforsikringskassen assureret og efter skøde dateret den 30. september 1768. En selvejergård anslået i ny matrikel for hartkorn ager og eng 4 td. 3 skp., skov 1 fjr. og indkøbt ved hans kongelige majestæts i april 1767 afholdte auktion for 361 rdl. 1 mark 14 sk. Hvorefter det kongelige skøde var blevet indskrevet.

Derimod blev angivet følgende boet til besværing, såsom gårdens halve købesum, som på gården hæfter og til hans majestæt forrentes med 4 rdl. af 100 rdl., er 180 rdl. 3 mark 13 sk. med et års rente til 11. december næstkommende 7 rdl. 1 mark 6 sk., og til justitsråd Teilmann tilgode efter panteforskrivning 125 rdl. med et års rente 5 rdl. Ole Pedersen i Nygård fordrede rede lånte penge, som enkemanden tilstod 36 rdl. 4 mark. Videre gæld blev ikke denne sinde hverken fordret eller angivet. Formuen består da efter bemeldte vurderingsforretning i alt af 515 rdl. 5 mark 8 sk. Den samlede besværing beløb sig til 411 rdl. 3 mark 5 sk., så der i behold til deling mellem enkemanden og børnene blev 104 rdl. 2 mark 3 sk.

Førend videre deling blev foretaget tilkendegav enkemanden, at han som skrøbelig og aldrende var sindet ifølge den allernådigst udgangne forordning af 13. maj 1769 at overdrage sin gård til sin ældste søn Jacob Jacobsen og til den ende sig med venner og formynderens samtykke havde opæsket en skriftlig kontrakt med bemeldte sin søn, dateret 29. januar sidst afvigte, som han begærede læst og skifteakten tilført.

123. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1728 19/10, fol. 275.

Kendes jeg Jacob Jacobsen den ældre til min søn Jacob Jacobsen den yngre min her i Firgårde tilhørende og beboede halvgård, imod min søn Jacob Jacobsen den yngre udbetaler til sin broder Jens Jacobsen 70 sldl. og det til førstkommende maj 1770, som bliver under hans beskikkede formynders afsigt besørget og komme ham til bedste, dog foruden skal han og have en god kiste og mine, sin faders, gangklæder efter min død, ligesom og at bede min søn Jens Jacobsen af sin bror Jacob Jacobsen, som han tilsiger at blive ejer af min gård her i Firgårde, nyder den samme frihed for stavn at pleje her i Firgårde, som de andre gårdmandssønner i byen uden hans eller efterkommende ejer af gården deres krav eller fordring til nogen brug eller tjeneste i nogen måde, men da må ubehindret søge sit brød, hvor han bedst kan og vil, hvilket jeg Jacob Jacobsen den yngre i alt, som forestår, lover og forbinder mig hermed at holde og opfylde, når min fader Jacob Jacobsen den ældre giver mig skøde på bemeldte sin gård her i Firgårde, og desuden i så fald lover og forsikrer jeg her med at udbetale til hver af mine 2de søstre Kirsten og Maren Jacobsdatter 40 sldl., og det når enhver af dem bliver 17 år, som så til deres formynder af mig og mine arvinger leveres og udbetales skal, eller med samme deres tillagte små kapitaler kan have sit forblivende med deres formynders samtykke at blive her hos mig længere bestående, indtil de kommer til brød eller dem i anden fald måtte behøve, imidlertid og indtil sådant måtte indfalde, haver jeg eller mine arvinger at betale rente deraf årlig 4 procent, efter de har opnået den ansatte alder.

Desuden skal jeg forskaffe enhver af mine søstre en forsvarlig god seng med sengeklæder og omhæng samt en kiste til hver, at de desligeste skal have deres salig mors klæder, hvilke de deler imellem sig, og skal de begge nyde her hos mig deres nødtørftig ophold og skolegang, indtil de har været til altrets sakramente, hvorimod de bliver pligtige at være mig til tjeneste og udrette, hvad de kan til min nytte, og nyder ingen af disse mine søskende mere til arv efter enten min afdøde mor eller vores far Jacob Jacobsen, når han engang ved døden måtte afgå, siden det tilkommer mig at give ham sit ophold her i gården sin levetid, og når han ved døden afgår lade ham anstændig og skikkelig begrave.

Imidlertid og så længe min far Jacob Jacobsen lever, forbinder jeg mig og herved at give ham sit ophold og underholdning sin levetid med øl, klæder, seng og varer og sådan "heigning¹²⁴ og plejning" som en gammel skrøbelig mand måtte behøve og kan være tjent med, og jeg kan være bekendt. I andet fald min far ej kunne finde at nyde sådan en skikkelig omgang af mig eller mine, at han med ret og billighed over mig ellers der kunne være beføjet at klage, da lover jeg at svare årlig til bemeldte min far Jacob Jacobsen ophold som følger," hvorefter er blevet indskrevet, hvad der skulle ydes i naturalier, og til gengæld lovede Jacob Jacobsen den ældre, at gårdens indbo og besætning skulle følge med gården.¹²⁵

706. JENS JACOBSEN, født i Firgårde, antagelig døbt 13. september 1711, død i Nygård 38 år gammel, begravet i Dover 8. maj 1749. Gift i Veng 20. November 1742 med Cathrine Pedersdatter, født i Veng, døbt sst. 21. januar 1720, død i Nygård begravet 7. august 1773 i Dover.

Børn:

< 1438. Trine Jensdatter, døbt 2. september 1742 i Veng.

1439. Jens Jensen, døbt 2. august 1744 i Veng.

1440. Jacob Jensen, døbt 24. april 1746 i Veng

< 1441. Peder Jensen, døbt 30. juni 1748 i Dover.

124. Muligvis i betydningen 'hæge (om) og pleje' Ordbog over det danske sprog, hæge 3-1) gøre i stand, vaske m.m.

125. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1770 23/2, fol. 715.

707. KIRSTEN JACOBSDATTER, født i Firgårde, døbt 4. marts 1714 i Dover, død i Alling, begravet 31. maj 1782. Gift i Dover 18. juni 1738 med Jacob Knudsen, født i Alling omtrent 1699, død sst., begravet 27. januar 1766.

Børn:

- 1442. Knud Jacobsen, døbt 4. oktober 1739, begravet 25. oktober 1739.
- < 1443. Knud Jacobsen, døbt 16. april 1741.
- < 1444. Jacob Jacobsen, døbt 24. marts 1743.
- 1445. Jens Jacobsen, døbt 4. december, begravet 7. december 1746.
- 1446. Jens Jacobsen, døbt 14. januar, begravet 5. februar 1748.
- 1447. Johan Jacobsen, døbt 4. maj, begravet 5. juli 1749.
- 1448. Anne Jacobsdatter, døbt 6. begravet 9. september 1750.
- 1449. Jens Jacobsen, døbt og begravet 24. februar 1753.
- 1450. Anne Jacobsdatter, hjemmedøbt 30. oktober, begr. 1. november 1754.
- 1451. Jens Jacobsen, døbt 15., begravet 20. februar 1756.
- 1452. Jens Jacobsen, døbt 17. september, begravet 28. oktober 1758.

Kirsten Jacobsdatter var 38 år, da hun døde, og det må altså være hende der blev døbt den 4. marts 1714, og ikke broderen Jens, hvis alder ved død heller ikke passer med indførelsen i Dover kirkebog. Hendes forældre mistede en fem år gammel datter i 1710 med det samme navn, og da er mormoderen, Kirsten Madsdatter formodentlig igen blevet kaldt op i 1714.

Jacob Knudsen var enkemand, da han og Kirsten Jacobsdatter fra Firgårde blev trolovede den 4. marts 1738 i Firgårde, og da Kirsten Jacobsdatters første barn blev døbt i 1739, var hendes søster Anne fra Firgårde den først indskrevne fadder, og 1742 var Kirsten Jacobsdatters bror Jens Jacobsens kone [Cathrine Pedersdatter] fra Vengegård den første af fadderne. Antagelig fordi de to kvinder i begge tilfælde har været dåbsbarnets gudmoder.

Jacob Knudsen havde været dragon, da han i 1730 fæstede sin far Knud Lauritsens partsgård, som faderen formedelst alderdom havde afstået. Gården havde 28 fag hus med et tilliggende hartkorn 2 td. 1 skp. og med en besætning på to bæster, tre køer, to ungnød og fire får. Gården var formodentlig noget forsømt, for Jacob Knudsen blev "forundt" den uden indfæstning.¹²⁶ Jacob Knudsens første kone Ellen Sørensdatter, som var fra Siim, døde i 1733 uden livsarvinger,¹²⁷ han var derefter gift med Anne Sørensdatter, som var død, før der blev holdt skifte i 1742 efter de barnløse ægtefolk Rasmus Mortensen og Dorte Christensdatter, og da hans arving broderen Søren Mortensen i Alling, som også var død, blev det dennes afdøde datter Annes børn Ellen Jacobsdatter og Søren Jacobsen, der arvede deres farbror.¹²⁸ Jakob Knudsens sønner Knud og Jacob Jacobsen er nævnt som tilsynsvæger på skiftet efter deres morbror Søren Jacobsen og hustru i Firgårde 1775.¹²⁹

708. ANNE JACOBSDATTER, født i Firgårde, døbt 11. april 1717 i Dover, død i Siim, begravet i Dover. Gift i Dover 14. december 1742 med Niels Andersen, født i Siim i Dover 1704, død sst. begravet i Dover 18. juli 1770.

Børn:

- < 1453. Jacob Nielsen, døbt 11. juni 1747.
- < 1454. Anders Nielsen, døbt 23. juni 1750.
- < 1455. Søren Nielsen, døbt 26. maj 1754.

126. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1730 10/19, fol.38.

127. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1733 10/11, fol. 13.

128. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1742 31/5, fol. 286.

129. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1775 17/3, fol. 411.

1736 betalte Niels Andersen i Siim 6 rdl., da han fæstede sin far Anders Nielsens halve gård i Siim, som faderen på grund af alderdom ikke længere kunne besidde. Gårdens hartkorn var på 2 td. 2 skp. 3 fjr. og havde 1 fjr. tilliggende skov. Gården, som blev kaldt "Boelet", havde 37 fag bygninger.¹³⁰

1745 findes følgende indførsel i Dover kirkebog: "Den 16. september blev Niels Andersens søn inddøbt kaldt Anders, årsagen herfor den blev så inddøbt, udforskede jeg efter forordningens bydende, at den holdt natten tilforn at græde, og den blev meget bleg, rallede i brystet, hvilket bekræftes, af N. Matzen."

18. december 1770 blev der holdt skifte efter Niels Andersen i Siim med registrering og vurdering og efterfølgende deling imellem hans efterladte enke Anne Jacobsdatter og deres i ægteskab samme avlede børn Jacob Nielsen 23 år, Anders Nielsen 20 år og Søren Nielsen 15 år gammel, som alle var hjemme hos moderen. Ved forretningen var til stede enken med lavværge Ole Rasmussen af Siim, de to ældste sønner på egne vegne samt som deres kurator og formynder for den yngste søn morbroderen Søren Jacobsen af Firgårde og Ole Pedersen af Nygård, som var i ægteskab med enkens broderdatter.

Registreringen af indboet indledtes med tre sengesteder med himmel af fyrretræ, hvoraf to havde blåternet omhæng og det sidste rødtribet omhæng. Sengetøjet deri blev ligeledes vurderet. Derefter kom to bøgetræsstole, en lille pyramide, en tinramme med tre fade og fire tallerkener af tin. To lysestager, to sesirkner, et rivejern og et fyrbækken var af messing.

En halv rødmalet kiste af egetræ var med navn N.A.S. og A.J.D. 1750. Derefter nævnes endnu en halv egekiste og nogle små skrin, et rødmalet skab af fyrretræ med nøgle og lås, et hængeskab. Et bord af fyrretræ, en lænestol og to træstole, to spinderokke, en puster, en ildskovl, en ildklemme, to skorstenslænker, jernpande og rist og nogle bøger "Den bedende kæde" og en salmebog. En hegle, en lygte, tre trætallerkener, en spølkum med tinlåg, en tragt, tre træskåle, to jerngryder, en kværn og en kærne blev også vurderet. I bryggerset var der nogle tønder, kar og baljer og en brygkedel i grue og nogle sold. På loftet stod en halv kiste med nøgle og lås, en halmløb og en grynkube.

I gård og udhuse var der to trævogne med tilbehør, den ene var dog gammel, og der var plov, to harver, en skærekiste, to høleer, en gravespade og to buløkser, to håndøkser, fire naur og et bor, to båndknive, et spigerbor, en fork, et lyngjern, hammer og tang. Fem bæster var 35 rdl. værd, der var ingen køer, men 12 får og 5 lam, 5 svin og en gris og endelig 4 bistader. Dyrenes samlede værdi var 55 rdl. 2 mark. Kornet blev ikke vurderet.

"Efter skøde af 21. november 1769 er stervboet denne gård tilhørende", efter matriklen nr. 7 og med hartkorn 2 td. 1 skp. 3 fjr. og skov ½ fjr., som beboeren derfor har betalt til den forrige ejer sr. Jens Brun af Søballe beløbende 213 rdl. 4 mark 8 sk. Derefter blev det kongelige skøde indskrevet. Boets samlede værdi blev på 298 rdl. 1 mark 2 sk.

Derimod blev følgende besværing opgjort. Først med 65 rdl. 4 sk., som boet endnu skyldte til kongens kasse. Søren Jacobsen i Firgårde havde lånt 150 rdl. til den salig mand til hans gårds betaling. Til reparation af bygningerne skulle der efter reglerne for selvejergårde samt besætning og plov med mere fratrækkes 35 rdl., så den samlede besværing blev 250 rdl. 1 mark 8 sk. Derved blev der 147 rdl. 5 mark 10 sk. til deling mellem Anne Jacobsdatter med 73 rdl. 5 mark 13 sk. til hende og ligeså til hendes tre sønner, og enken lovede at betale skifteomkostningerne og kreditorerne.¹³¹

709. SØREN JACOBSEN, født i Firgårde, døbt i Dover 10. november 1720, død i Firgårde, begravet 14. november 1774. Gift 1745 med Anne Pedersdatter, født i Veng omtrent 1722, død i Firgårde, begravet i Dover 8. oktober 1774.

130. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1736 13/6, fol. 95.

131. LAV. Skanderborg-Åkær amtens skifteprotokol 1770 18/12, fol. 24.

Børn:

- < 1456. Jacob Sørensen, døbt 22. marts 1747.
- 1457. Anne Sørensdatter, døbt 19. januar, begravet 2. februar 1749.
- < 1458. Peder Sørensen, døbt 21. juni 1752.
- < 1459. Anne Sørensdatter, døbt 8. september 1754,
- < 1460. Jens Sørensen, døbt 19. september 1756.
- < 1461. Margrete Sørensdatter, døbt 24. juni 1759.
- < 1462. Maren Sørensdatter, døbt 12. februar 1764.

Samme år Søren Jacobsen og Anne Pedersdatter blev gift betalte han 6 rdl. og fik fæstebrev på sin far Jacob Jacobsens gård i Firgårde. Faderen afstod gården til ham på grund af høj alderdom. Gården havde 36 fag bygninger og tilliggende hartkorn 4 td. 3 skp. samt 1 album skov. Der var seks bæster, seks køer, fem ungnød og tolv får.¹³²

Søren Jacobsen og Anne Pedersdatter døde med kun en måneds mellemrum i 1774, og efterlod sig syv børn Jacob Sørensen, som var 28 år. var her ved stedet, Peder Sørensen Nygård, som var 23 år og købmandskarl hos sr. Galten i Århus, Jens Sørensen 18 år var hos sin morbror Søren Pedersen i Hemstok, Anne Sørensdatter på 24 år var hjemme på gården, Anne Sørensdatter, der var 21 år, tjente i Århus, Margrete Sørensdatter på 16 år var hos morbroderen Ole Pedersen i Nygård, og den yngste datter Maren Sørensdatter på 11 år boede hjemme.

Registreringen havde fundet sted straks efter dødsfaldene, og skiftet blev foretaget 17. marts 1775. Ved skiftet var den ældste søn nærværende på egne vegne samt som kurator for Peder Nygård og Jens Sørensen. Som formynder for den ældste datter var Rasmus Pedersen her i byen til stede, mens det var Søren Pedersen fra Hemstok, der var mødt som formynder for den næstældste datter Anne og Margrete Sørensdatter, mens Ole Pedersen af Nygård var formynder for Maren Sørensdatter. På fædrene side var til stede som tilsynsværge for børnene Knud Jacobsen og Jacob Jacobsen af Alling som søskendebørn til børnene.

Der var to sølvbægre i boet, som tilsammen var 6 rdl. værd. I det største var A.S.Dat.N. og 1751 indgraveret. Et tinfad var med bogstaverne P.O.S.N. og A.N.D. Et andet fad var med J.J.S. og M.D. må oprindeligt have været den afdødes forældres, selvom der burde have stået K.M.D., for hendes navn var Kirsten Madsdatter, men med mange års brug kan inskriptionen sagtens have været slidt og derfor fejllæst. Det samme gjaldt formodentlig bogstaverne på det første fad, for den afdøde Anne Pedersdatters forældres bogstaver skulle være P.O.S.N. og A.S.D., for de hed Peder Olsen Nygård og Anne Sørensdatter, så graveringen på det førstnævnte fad kan meget vel også være læst forkert. Foruden alt dette var der endnu nogle tallerkener og en thepotte af tin.

Et gammelt fyrfad, en kedel i grue og endnu en kedel var af kobber. Af messing var et gammelt fyrbækken, nogle kedler, et dørslog og et strygejern. Dernæst blev jerngenstande til husholdningsbrug, her imellem udstyret til ildstedet og til madlavningen samt noget værktøj, vurderet. Derefter nævnes indboet i de forskellige rum.

Et rundt rødmalet bord, tre stole og en skammel stod i den første stue, hvor der også var et sengested med himmel af fyrretræ med sribet omhæng og kappe samt sengetøj, et hængeskab af eg med nøgle og lås, hvori der intet var. På en tabolet var der et par thekopper, fem forskellige flasker og fire små glas. Desuden var der et spejl i ramme og et lille spejl, en hår sigte, fire hegler og en egedragkiste med fire skuffer, hvori børnenes gangklæder lå. En stor egekiste med den afdøde kones navn rummede den salig mands og kones gangklæder, hvoraf de fleste var kvindeklæder, tøjet blev dog ikke vurderet særlig højt, noget af det var da også gammelt.

132. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1745 6/4, fol. 262.

I den anden stue var der tre alkover med sengetøj, et bord af fyrretræ, et gammelt madskab, en kiste uden lås og nøgler samt to spinderokke. Et sengested uden himmel med fire omhæng, kappe og sengetøj var i den tredje stue, hvor der desuden var et halvt sengested med tre gamle omhæng og kappe samt sengetøj. Nogle tønder, et brygkar og en mangelfjæl med stok blev vurderet i bryggerset, og på loftet var der nogle gamle tønder, en kærne og en gammel bimpel.

Trævogne, plove og harver blev vurderet i gården, hvor også dyrene blev vurderet. Der var seks bæster, fire køer, tre kvier, to stude, tre ungnød og to spædkalve. 15 får, fire af dem var åringer. Af svin var der tre toårige og 7 vinterfødte grise. Kornet blev ikke vurderet, for Søren Jacobsen havde solgt alt det, som kunne undværes. Endnu nævnes i stuen et madskab med tre låger og en gammel egekiste, hvori der var gryn til husholdningen.

Gården var en selvejergård og stervboet tilhørende efter forefundet skøde af 30. september 1768, anslået i ny matrikel af hartkom ager og eng 4 td. 3 fjr. og skov, af værdi for det samme, som ved den kongelige auktion, var købt for, 361 rdl. 30 sk. Deraf står i ejendommen den halve købesum, hvoraf afgiften til hans kongelige majestæts kasse er 180 rdl. 63 sk., blev igen at beregne 180 rdl. 3 mark 15 sk. Skødet blev derefter skrevet ind.

Den samlede formue blev således på 412 rdl. 3 mark 11 sk. Derfra skulle trækkes en af den salig mand udgivet obligation af dato 26. april 1771 til Maria Ostenberg i Skanderborg, kendes stervboet skyldig at være 100 rdl. med et års rente 4 rdl. Jacob Jacobsen i Alling fordrede rede lånte penge, som børnenes formynder tilstød 26 rdl. 4 mark Poul Pedersen i Nygård havde 6 rdl. 4 mark til gode. Sønnen Jacob Sørensen havde sin løn på 32 rdl. tilgode og den ældste datter Anne ligeledes 10 rdl. 4 mark. Til besætning og gårdens videre drift blev 50 rdl. beregnet, tjenstekarlens vinterløn, som var på 3 rdl. 2 mark. Fordringer og skiftets omkostninger blev altsammen til et beløb på 250 rdl. Med det fradrag blev der 169 rdl. 3 mark 11 sk. til deling mellem arvingerne. Arven blev delt i 10 søsterlodder, hvorved sønnerne, der skulle have 2 søsterlodder, fik 33 rdl. 5 mark $8\frac{3}{5}$ sk. hver, mens døtrene med en søsterlod til hver fik 16 rdl. 5 mark 12 sk. i arv efter deres forældre.

Hvad udbetalingen angår, da bliver samme at udbetale af den arving, som nyder og beholder stedet, til alle de øvrige hans medarvinger, imod at han fra dem eller deres formynder nyder lovligt skøde. Hvis han fremdeles vil beholde børnepengene og derfor udgiver panteforskrivning, bepligtes han for tilstundende års snapsting 1776 at betale renten til enhver vedkommende eller deres formynder med fire procent, undtagen den yngste datter Maren, som ved stedet skal opvokse, fødes og klædes, indtil hun kommer til konfirmation, og derfor ingen rente nyder, for end hun bliver 18 år.

Ligeså bepligtes den, som beholder stedet og indboet at betale dette boes kreditorer, som forhen er anført, såvel som skiftets bekostning, og derfor i så måder at holde skifteforvalteren angerløs, og på sådan måde overdrages ejendommen og boet til den af arvingerne, som samme kan og vil modtage, siden ingen af boets kreditorer har forlangt betaling for deres fordringer, hvorover ikke skiftes, men samme tilsikres kreditorerne i boet og ejendommen.

Formynderne med kurator og tilsynsværger pålægges at have nøje op- og tilsyn med, at forbemeldte børnepenge for deres myndlinger derudover kan være i sikkerhed i boet, såfremt de ej selv derfor vil stå til ansvar, og for den årlige rente at gøre og give dem vedbørlig rede og rigtighed, samt derfor at forsyne sig med kvittering til forsikring for overformynderen, hvis og når forlanges, ligesom og når deres myndlinger tid efter anden bliver myndige, og selv berettiget til at hæve deres arvemidler, da at forsyne sig med behørig afkaldskvitteringer, som øvrigheden bliver at forevise for at få sit formynderskab udslettet.

Således er da dette skifte med alle tilstedeværendes samtykke i enighed og kærlighed afhandlet, sluttet og tilendebragt, som med samtlige vore hænders underskrift bekræftes. Datum skiftestedet i Firgårde ut supra.¹³³

133. LAV. Skanderborg-Åkær omters skifteprotokol 1775 17/3, fol. 411.

710. JACOB JENSEN, født i Virring omtrent 1700, død sst., begravet 29. juni 1759 i Fruering. Gift i Fruering 8. januar 1734 med Johanne Rasmusdatter, født i Virring, død efter 1762.

Børn:

- 1463. Jens Jacobsen, døbt 11. juli 1734.
- 1464. Kirsten Jacobsdatter, døbt 22. marts 1742.
- 1465. Rasmus Jacobsen, døbt 28. maj 1748.
- 1466. Maren Jacobsdatter, døbt 7. oktober 1752.

Jacob Jensen betalte 6 rdl., da han i 1734 fæstede sin fødegård, fordi hans stedfar ikke selv længere kunne "arbejdet fremdrive" især på grund af hustruens høje alder og svaghed. Gårdens huse var på 34 fag og dens tilliggende hartkorn var 3 td. 6 skp. 1½ alb. og en besætning på 4 bæster, 3 køer, 3 ungnød og 6 får.¹³⁴

Anno 1762 den 17. september blev skifte foretaget i Virring efter rytterbonden afgangne Jacob Jensen, til deling imellem enken Johanne Rasmusdatter og hendes med den afdøde avlede børn to sønner og to døtre, Jens Jacobsen 28 år, Rasmus Jacobsen 14 år, Kirsten Jacobsdatter 20 år og Maren Jacobsdatter 11 år gammel.

Ved skiftet var til stede enken med lavværge Niels Jørgensen i Virring, og for sønnen Rasmus Jacobsen, som beslægtet Laurits Eriksen sst. Den ældste søn selv nærværende og for de to døtre deres morbror store Anders Rasmussen i Virring, hvor da udi anførtes hos- og overværelse stervboets forhen registrerede og vurderede formue til skifte og deling blev foretaget..

Der indledes med indbo bestående af kobber, messing og tin, bestående af to kobberkedler og to af messing, et fyrbækken og en lysestage. Tre tallerkener og to smørbrikker, en lygte, et rivejern og en tragt af tin, efterfulgt af tre hollandske tallerkener og et lidet stenkrus.

Af jern var håndværktøj i form af bor, et hagejern og to båndknive og redskaber som skærekniv med kiste, høleer og spader, dernæst ildstedets udstyr, tre skorstenslænker med mere samt pande, rist, strygejern, tre uldsakse og et tørvejern, men tilsyneladende ingen gryder, så her har man måske klaret sig med sorte lerpotter.

Møblerne bestod af et fyrretræsbord med åben fod og skuffe, et egebord, to egekister med lås og beslag, et skab uden lås og et lille hængeskab med lås og beslag, skabene var begge af fyrretræ. Endelig var der tre små kringstole og en hel del kar, baljer, tønder og andet husgeråd af træ, to grynkuber, tolv trætallerkener, to rokke og en hespe, en puster og et mangelfjæl af træ. Derefter følger vurderingen af senge og sengeklæder, som fandtes i to senge med stolper af eg, samt børnenes seng, som var af fyrretræ med de deri værende sengeklæder. Den afdødes gangklæder var 6 rdl. 8 sk. værd og bestod af en grå kjole, en brun og en hvid vadmeststrøje, tre par bukser, det ene af skind og de to andre af lærred, tre par strømper, et par fingervanter, to hørlærreds skjorter og to af blågarn, et par kramlærreds- og et par hørlærredsklæder, en blå brystduk, et par sko og en hat. Desuden nævnes tre salmebøger.

Bæsterne, som blev vurderet til 46 rdl., køer, kvier, to ungnød, stude og en studekalv var 26 rdl. 5 mark værd, og får og svin for 12 rdl. Vogne, plov og andre redskaber, herimellem en hjulbør samt en sadel og et bidsel, 5 sække til en samlet værdi af 21 rdl. 2 mark 12 sk. Indavlen af korn er skønnet til kun at være tilstrækkeligt til udsæd og husholdningen. Boets formue var på 195 rdl. 2 mark 4 sk.

De 38 fag bygninger skulle sættes istand for 30 rdl. Den lovlige besætning, vogn, plov og harve skulle have en værdi af 71 rdl. 2 mark, så udgifterne i alt var 101 rdl. 2 mark. Da der ikke var nogen gæld, så blev der 94 rdl. 4 sk. til deling mellem enken og hendes børn med 47 rdl. 2 sk. til hende og på broderlodden til hver af sønnerne 31 rdl. 2 mark 1 1/3 sk. og til

134. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1734 2/11, fol. 74.

hver af døtrene 15 rdl. 4 mark $\frac{2}{3}$ sk. “Den børnene tilfaldne arvepart bliver i boet renteløst indestående, indtil de opnår den alder eller kommer i de omstændigheder samme dem efter loven kan og må betroes alt under formyndernes agt og ansvar. Imidlertid forsynes de med det fornødne af klæde, føde, skolegang og kristelig optugtelse, ligesom enken og forsikrer såfremt hendes ældste søn, som venteligt får gården efter hende, dens tilstand bliver dertil at give hver af de tre børn en seng og en kiste, som i fald tilstanden bliver mådelig eller ringe, da udi enhvers arv at afregne. Bygningerne at forbedre og samme med besætning og tilhørende inventarium i forsvarlig stand vedligeholde og endelig på egen regning at betale dette skiftes bekostning”.¹³⁵

720. JENS RASMUSSEN, født i Nør Vissing i Veng sogn antagelig september 1710, død sst., begravet 28. december 1763 i Veng. Gift med Kirsten Andersdatter, født i Javngyde.

Børn:

< 1467. Anne Jensdatter, døbt 1. november 1742.

< 1468. Karen Jensdatter, døbt 19. maj 1744.

1469. Maren Jensdatter, døbt 22. maj 1746.

1470. Anders Jensen, døbt 3. december 1747.

1471. Sidsel Jensdatter, døbt 23. september 1749.

1472. Johanne Jensdatter, døbt 26. december 1751.

1473. Kirsten Jensdatter, døbt 14. oktober 1753.

Det kostede Jens Rasmussen 5 rdl. i afgift, da han i fæstede sin far Rasmus Madsens gård i Nør Vissing, som faderen afstod til ham på grund af alderdom. Gårdens bygninger var på 32 fag huse og havde et tilliggende på 3 td. 1 skp. 1 fjr. 2 alb. Fæstebrevet blev skrevet ind i protokollen 19. oktober 1728.¹³⁶

Anno 1765 den 8. oktober blev der holdt skifteforretning i boet efter rytterbonde og gårdmand afgangne Jens Rasmussen i [Nør] Vissing for deling at foretage og tilendeføre imellem efterleversken Kirsten Andersdatter og hendes med den afdøde i ægteskab sammen avlede syv børn, en søn Anders 17 år og seks døtre Anne Jensdatter, gift med Jens Nielsen, gårdmand i Søballe, Karen, gift med Jens Jensen gårdmand, i Tovstrup, Sidsel 15 år, Maren 19 år, Johanne 13 år og Kirsten 9 år gammel. Ved skiftet var enken tilstede med antaget lavværge Peder Madsen, som til stedet er indtaget samme at antage. Som formynder for børnene deres søskendebarn Rasmus Sørensen, gårdmand i Veng, for sønnen og den ældste ugifte datter. Søren Sørensen, gårdmand i Vitved for de andre to døtre, og Mads Sørensen, gårdmand i Veng for den yngste datter, så og på de to gifte døtres vegne deres mænd Jens Jensen af Tovstrup og Peder Nielsen af Søballe udi hver anførtes hos- og overværelse boets formue blev taget under lovlig skiftebehandling.

Registrering og vurdering indledtes med et bæger af sølv, en hals- og en håndknap ligeledes af sølv til en samlet værdi af 12 rdl. 2 mark 8 sk. Den brygkedel var af kobber, to messingkedler og to mindre samt to lyseslager af messing, to fade, seks tallerkener og to bægre af tin, en tragt, en lyseform og et rivejern var af blik, som dengang formodentlig var kobber eller messingblik. Af jern var der tre gryder, to pander og en rist, fire skorstenslænker, to ildklemmer og en ildskuffe, to fyrfade, to strygejern, to uldsakse samt håndværktøj og redskaber i form af holer, spader og hakker. Desuden var der to stentøjskrus med tirlåg, to salmebøger, en bønnebog, det nye testamente.

Møblerne bestod af tre egetræsborde af forskellig størrelse, et af dem var ringere, fem

135. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1762 17/9, fol. 219.

136. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1728 19/10, fol. 373.

kister af forskellig størrelse, den bedste var brunmalet og havde lås og hængsler. Tre skrin af egetræ og to skuffer af fyrretræ og et stort skab med tre låger var af egetræ, og ligeså et hængeskab med lås og nøgle. Desuden et mindre hængeskab, en tabulet, en armstol, fem høje stole og tre lænestole og til husholdningsbrug et brygkar af eg og en del baljer, tønder, håndkværn, en kærne og andre ting, hvoraf tre skåle, tolv tallerkener af træ samt atten skeer, som dog nok har været af horn, to madkurve, og til behandlingen af hør to brydere og en hegle. Et fyrretræs sengested med egestolper og blåtavlet omhæng og de deri værende sengeklæder, et halvt sengested med tavlet omhæng og sengetøj, to gamle fyrretræs sengesteder ligeledes med sengeklæder. Fire alen olmerdug og et hørlærreds pudevår blev vurderet "aparte", og længere nede i listen var der en drejlsdug, 12 alen vadmél, 12 alen hvergarnstøj, et lispund hør og seks pund blågarn samt tre pudehynder, som blev kaldt rejsetøj.

Den afdødes gangklæder blev vurderet til 16 rdl. 1 mark og bestod af en gammel sort klædeskjole og en gammel blå kjole af vadmél, en grå klædestrøje med 28 sølvknapper, en skindvest med metalknapper og en brun vest af vadmél, en kalemanke brystdug og en blåstribet brystdug, to par skind- og to par lærredsbukser, to hatte og et hatslag, et par vanter, fire par strømper, fire hørgarnsskjorter og tre af blågarn, fem halsklæder, to huer, et par støvler og to par sko.

Syv bæster, som bestod af heste, hopper og en mærplag, blev vurderet til i alt 74 rdl. 4 mark, to køer, to stude, ungnød, en kvie og en studekalv var 18 rdl. 1 mark, får, svin og gæs var 14 rdl. 8 sk. værd. Vogne, plov en gammel slæde, fire nye hjul, ridetøj og sække blev tilsammen vurderet for 14 rdl. 3 mark 10 sk. Indavlingen blev set efter og blev eragtet til i det mindste at være tilstrækkeligt til stede og tære korn samt kreaturerens føde. Boets formue var på 228 rdl. 4 mark 10 sk.

"Derimod bliver til besværing og afgang at anføre kongelig majestæts fordringer og ordinære udgifter som til stedets konservation efter forordningen således bør udtages." Bygningernes 33 fag huse skulle repareres for 18 rdl. Besætning, og inventarium samt forfalden landgilde blev i alt på 115 rdl. 5 mark 10 sk., der blev fratrukket formuen, så der blev 112 rdl. 5 mark til deling mellem arvingerne med halvdelen til enken, nemlig 56 rdl. 2 mark 8 sk. og til sønnen 18 rdl. 4 mark 13 $\frac{1}{3}$ sk. og til hver af døtrene 9 rdl. 2 mark 6 $\frac{2}{3}$ sk.

"Peder Madsen, som til stedet er indskrevet og som måtte ægte enken, vedstod at have lovet den ægteskabsforening imellem dem, at han efter den lykke og tilstand Gud ham i tiden beskikker vil forbedre denne børnenes tilfaldne arv efter al mulighed. Lover desuden, det han i faders sted er pligtig at forsyne dem med føde, klæde, skolegang og anden kristelig opdragelse, således som han vil tilsvare og være bekendt, indtil de kommer så vidt, at de kan tjene og forsørge sig selv, hvormed formynderne i alt har nøjeste indseende, såvel til deres tilfredshed, som og børnenes forsvarlige opdragelse, på sådanne vilkår, og siden Peder Madsen lover for egen regning dette skiftes bekostning at betale samt stedet forsvarligt at vedligeholde og bebo efter fæstepligt".¹³⁷

I virkeligheden blev skiftet først indskrevet længe efter, at Peder Madsen havde lovet Kirsten Andersdatter ægteskab og han på den måde havde fået fæstebrev på gården, som havde et tilliggende på 3 td. 1 skp. 1 fjr. 2 alb.¹³⁸

723. PEDER PEDERSEN SAXE, født i Stavanger omtrent 1706, død i Stavanger, begravet 13. november 1755. Gift 1. sst. 20. august 1743 med Asseline Corneliusdatter Megeland, født omtrent 1711, død i Stavanger, begravet 20. august 1753. Gift 2. sst. 1754 med Ingeborg Wandel.

137. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1765 8/10, fol. 124.

138. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1764 24/3, fol. 373.

Børn:

- < 1474. Mectele Sofie Pedersdatter, født omtrent 1744.
- 1475. Peder Pedersen, født omtrent 1745, død som spæd.
- 1476. Peder Pedersen, født omtrent 1746, død som barn.
- 1477. Søren Pedersen, født omtrent 1747.
- < 1478. Susanne Sofie Pedersdatter, født omtrent 1749.
- 1479. Gerhard Pedersen, født omtrent 1750.
- 1480. Christoffer Pedersen, født omtrent 1752.

Peder Pedersen Saxe blev student fra latinskolen i Kristiania og immatrikuleret ved universitetet i København 1729. Efter nogle års studier vendte han tilbage til Stavanger, hvor han blev skriverkarl hos sorenskriveren.

Det oplyses i Stavanger domkirkes regnskab, at han betalte 2 rdl. 3 ort for vielse i huset og for vokslysene den dag, han gik til kirken. Hans hustru Asseline Megeland var enke efter købmand Ivar Westly, og med ham havde hun seks børn. Af Stavangers kirkebøger er vielser og begravelser bevaret fra 1744, mens barnedåb først findes fra 1813, så der må man nøjes med fødselsår udregnet efter alder ved død.

“1753 august, Asseline Corneliidatter, Peder Saxes hustru, som døde på barselsseng i sit 42. år, er begravet i urtegården mandag den 20. august, og ringede alle kirkens klokker.” Men det hed sig, at hun døde af glæde over sin mands hjemkomst fra en rejse.

“20. oktober 1755 [døde] Peder Saxes søn. Er i urtegården begravet, torsdag den 23. oktober klokken tolv.” Men om det var en søn af Peder Saxes første ægteskab, eller om han også fik en søn i sit andet ægteskab, kan ikke afgøres, og samme år ses begavelsen af: “Peder Saxe 49 år gammel er i urtegården begravet torsdagen den 13. november, og er for ham ringet med alle kirkens klokker.” Han døde altså kort tid efter at have indgået sit andet ægteskab og fik følgelig ikke flere børn.¹³⁹ Peder Pedersen Saxe ejede i 1745 en søgrund og en have i Nedre Strandgaden, den er nævnt i mandtal til ejendomsskat som nr. 412.¹⁴⁰

725. HELVIG JENSDATTER SAXE, født i Håland præstegård omtrent 1694, Sola i Rogaland, død i Jåsund, Sola, begravet 22. december 1796 Håland, Sola. Gift senest 1722 med Hans Andersen Lindal, født i Odense omtrent 1668, død i Avaldsnes 1752.

Barn:

- < 1481. Jens Saxe Lindal, født 1. februar 1723.
- < 1482. Ole Blomme Lindal, født omtrent 1728.

Helvig Saxes mand blev rektor i Stavanger 1717, han blev da gift første gang med Johanne Godsen, som var sønneatter af borgmester Søren Godtsen. Helvig blev formodentlig hans anden hustru, da han 1722 efterfulgte sin svigerfar hr. Jens Saxe som sognepræst i Håland.¹⁴¹

“Fjerde søndag efter påske var prædiken ved Tjore kirke, hr. Hans Lindal forrettede al tjenesten. Femte søndag efter påske var prædiken ved Sole kirke, hr. Hans Lindal blev af provsten indsat og tog sin første messe ved denne kirke.”

Helvig Jensdatter Saxe skulle ifølge Ludvig Saxe have fået mange børn, men kun Jens Saxe Lindal er nævnt i bogen, så sønnen Ole Blomme Lindal er tilfældigt fundet i kirkebøgerne, i forbindelse med verifikation af bogens oplysninger.

139. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 39.

140. *Samlinger til Stavangers historie*, bind 4, afskrifter v. Erik S. Gundersen og Hans E. Næss, s. 381. Udgivet 1971.

141. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 46.

726. MAREN JENSDATTER SAXE, født omtrent 1696 i Åland præstegård, Sola i Rogaland, død 56 år gammel i Avaldsnes, Karmøy i Rogaland, begravet 22. oktober 1752. Gift 1. oktober 1720 med Morten Jansen Seehuusen, født i Bergen, død i Stavanger før 1744.

Børn:

- 1483. Dirche Helene Seehuus.
- < 1484. Anna Blomme Mortensdatter Seehuus.
- 1485. Jens Seehuus.
- 1486. Jan Seehuus.

Maren Jensdatter Saxe var 23 år, da hun i 1720 blev gift i Håland kirke med købmand i Stavanger Morten Seehusen. Han var købmand i Stavanger, søn af slesvigeren Jan Seehusen, som var borger i Bergen, hvis anden søn Jan Seehuusen var blevet gift med Maren Saxes tante Johanne Marie, som var søster til præsten i Håland.¹⁴²

Hvorvidt Maren Jensdatter Saxe var gæst hos sin bror eller om hun efter sin mands død var flyttet til Avaldnes, fremgår ikke ved hendes begravelse 1752. "Dominica 21. post trinitatis (22. oktober) begravet min salig søster Maren Jensdatter Saxe, af alder 56 år.

727. PEDER JENSEN SAXE, født omtrent 1698 i Håland præstegård, Sola i Rogaland, død fire måneder over 47 år i Egersundstranden, begravet 28. januar 1745 i Egersund. Peder Jensen Saxe blev student i 1717, og hjalp ofte i tiden derefter sin far med at prædike i Håland kirke, indtil hans far døde fire år senere.

Han havde formodentlig ikke råd til at fortsætte sine studier, for i 1735 var han huslærer hos provst Gabriel Schancke i Time på Jæren. Samme år døde klokker Søren Sandberg i Stavanger, og Peder Saxe tilbød at gifte sig med klokkerenkens eneste datter, hvis han fik hendes salig faders klokkerembede, det blev dog ikke til noget, for i årene 1740-45 var Peder Jensen Saxe skoleholder og klokker på Egersundstranden.¹⁴³

731. ANNA CHRISTINE JENSDATTER SAXE, født omtrent 1703 i Håland præstegård, Sola i Rogaland, død i Myklebust Tananger, Sola, begravet 28. juni 1778. Gift i Håland Sola 2. februar 1727 med Peder Cortsen Høyer.¹⁴⁴

Børn:

- < 1487. Anna Blomme Høyer, født omtrent 1728.
- < 1488. Maren Pedersdatter Høyer, født omtrent 1729.

1727 Feria purificat (2. februar) blev udi Tjore kirke kopulerede monsr. Peder Høyer og mademoiselle Anna Christine Saxe.

732. OLE JENSEN SAXE, født i Håland præstegård omtrent 1705, Sola i Rogaland, død i Nannestad 80 år gammel, begravet 17. januar 1785. Gift i Nannestad 23. oktober 1731 med Berthe Jørgensdatter Hveem, født omtrent 1702, død i Nannestad 74 år gammel, begravet 1. juli 1776.

142. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 47 og *Personalhistorisk tidsskrift* 1881 1. rk. 2. Sørenskriver L, Daæ m. noter v. Cand jur. E. A. Thomle: "En bergensk Slægtbog", s. 334-357, s. 352.

143. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 47, note 30: *Lassens Samlinger*, bind 37.

144. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 47.

Børn født i Nannestad:

- 1489. Anna Margrete Olesdatter, døbt 16. november 1732.
- < 1490. Jens Olesen, døbt 22. februar 1734.
- < 1491. Samuel Olesen, døbt 31. december 1735.
- < 1492. Jørgen Olesen Saxe, døbt 2. februar 1738.
- 1493. Niels Dorph Olesen, døbt 20. november 1740.
- 1494. Anna Blomme Olesdatter, døbt 22. april 1744, død 1748.
- 1495. Lars Olesen, døbt 26. januar 1747, begravet 1. april 1748.

Ole Jensen Saxe rejste som ung til Kristiania, hvor han antagelig nogle år var elev på katedralskolen. Imidlertid blev han ikke student. Derimod blev han klokker og muligvis også skoleholder i Nannestad i Romerike.¹⁴⁵

733. JENS JENSEN SAXE, født 1707 i Håland præstegård, Sola i Rogaland, død 14. december 1763 i Avaldnes. Gift i Håland 23. februar 1740 med Ingeborg Reimer Lindal, døbt 11. februar 1718 i Håland, død december 1763 i Avaldnes få dage efter sin mand.

Børn:

- < 1496. Jens Jensen Saxe, født 4. marts 1742 i Håland.
- 1497. Johannes Lindal Jensen, født 1743 i Håland, død 1763.
- < 1498. Peder Jensen, født 1746 i Håland.
- 1499. Anne Blomme Jensdatter, født omtrent 1758 i Trondhjem.¹⁴⁶

Jens Jensen Saxe formodes først at have gået i skole i Stavanger, inden han blev sendt til Kristiania katedralskole. Det antages også, at hans bror Ole Jensen Saxe og fætter Peder Pedersen Saxe blev elever der, for der var fri skolegang, tilskud til bøger, mad og klæder, idet en del af eleverne boede på skolen.

Jens Saxe blev dimitteret fra skolen i 1728, og i juli samme år blev han immatrikuleret som student i København, hvor han blev teologisk kandidat i 1733. Senere blev han i 1737 personlig kapellan hjemme i Håland hos sin fars efterfølger og sin søster Helvig Saxes mand hr. Hans Andersen Lindal, som da var næsten 70 år gammel. Jens Jensen Saxe og hans kone fik ved kongelig bevilling tilladelse til at indgå ægteskab mellem nærtbeslægtede, idet Ingeborg Reimer Lindal var hans søster Helvig Jensdatter Saxes datter.

Deres tre ældste børn er født i Håland præstegård, inden han i 1747 blev hospitalspræst i Trondhjem, hvor hospitalet lå i landlige omgivelser vest for den egentlige by. Hospitalets kirke af træ eksisterer endnu.

Efter fire år som hospitalspræst blev hr. Jens Jensen Saxe sognepræst i Avaldsnes, som han selv skrev om i kirkebogen: "Dominica 16 p. Trinitatis blev jeg Jens Jensen Saxe indsat i Augvoldsnæs kirke af velærværdige provst hr. Peder Schrøder, som oplæste mit kaldsbrev af kong Frederik den 5te og collatsbrev af biskoppen i Christiansands stift, hr. consistorialråd Rasmus Paludan. Samme søndag prædikede jeg selv og introducerede Lars Sjursen Nordstokketræs kvinde Sidsel Ovesdatter, så og introduceret Knud Johannesen Brathammers kvinde Karen Jacobsdatter. Sit soli summa gloria summa Deo."

I Karmøy, hvor kong Harald Hårfager havde haft en kongsgård, lå Skt. Olavs kirke, der var en af de ældste stenkirker i Norge, som blev bygget omkring 1250 af Håkon Håkonsson. Kirken havde været i forfald siden 1500-tallet, og på den tid Jens Saxe blev præst, var den så ødelagt, at kun koret var brugbart, og imellem kirkens tagløse mure var der opført et stort

145. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 48.

146. Trondhjem domkirke 1756-1762. Disse år er ikke på nettet grundet svog skrift.

træskur, som gjorde det ud for kirke. Få år efter ansættelsen i Avaldsnes blev Jens Jensen Saxe valgt til provst i Karmsund provsti.

Det var i pietismens tid. Alle voksne skulle gå i kirke, hver gang, der var gudstjeneste, og det var ikke usædvanligt, at folk faldt i søvn under de lange prædikener. Derfor var der ved hver kirke ansat "vektere", som skulle gå omkring med stokke for "at kratte dennem udi hovedet, som under predikenen monne sove."

"NB. onsdag den 24. november [1762] var hr. Christoffer Lindvald i Avaldnes kirke, og betjene mig og min hustru Ingeborg Reimer Lindal og vore tre sønner Hans Lindal Saxe, Jens Saxe og Peder Saxe, min bror Søren Saxe, enken Ingeborg Elisabeth Vendel salig Peder Saxes, jomfruen Anna Cathrina Brun, degnen Sigvard Hviding og hans hustru Borgilla med det hellige og højværdige Altrens sakramente." Dette har Jens Jensen Saxe skrevet i kirkebogen 1762, året før både han og Ingeborg Reimer Lindal døde, så da levede sønnen Hans, som vel var identisk med den mellem børnene nævnte Johannes.

I skiftet efter Jens Jensen Saxe og Ingeborg Reimer Lindal omtales, at de ejede et mindre hus med to værelser og køkken, sommerfjøs og søbod, som blev overtaget af hans efterfølger for 50 rdl. Endvidere var der kværnhus, kvæg og gårdsredskaber. Der var to armbånd af guld til 9 daler, en suppeøse, tolv skeer og seks teskeer var af sølv, og der var fade og tallerkener af tin. Mellem møblerne i præstegårdens mange rum, fandtes et stueur og et spejl. Til stede ved skiftet var to sønner på 22 og 18 år samt en datter på 15, idet en søn var død kort tid forinden. En onkel skrev til skifteforvalterne og bad om, at datteren måtte få moderens "tarvelige fruentimmerklæder, som barnet højlig fornodiger, og som hun til den salige moders ihukommelse kunne iføre sig. Dette så meget mere som brødrene havde fået udleveret faderens gangklæder, "om just ikke så anseelige så dog alligevel af nogen værdi." Det omtalte brev nævner også, at når forældrene har holdt gutterne frem til studeringerne, så har dette "forvoldt deres kræfters aftagelse." Boet blev gjort op med en formue på 1125 daler og en gæld på 976 daler. Hver af sønnerne arvede 58 rdl. og datteren 29 rdl.¹⁴⁷ Jens Jensen Saxe og hans kones dødsfald er ikke skrevet ind i kirkebogen, for den stopper brat i februar 1763. Formodentlig er dødsdatoen kendt fra skiftet eller fra det omtalte brev.

734. HANS JENSEN SAXE, født i Håland præstegård omtrent 1713, Sola i Rogaland, begravet 13. juni 1755 i Stavanger.

Hans Jensen Saxe "blev begravet i urtegården", mens man ringede med den største klokke. Da han ikke havde livsarvinger, arvede hans søskende 19½ spand kornskyld i Nordre Kolnes i Sola.¹⁴⁸ Denne oplysning må skyldes, at der er blevet holdt skifte efter ham, og det må også være der, hans søskendes navne er fundet og muligvis også oplysninger om deres alder, ægtefæller, og hvor de opholdt sig i 1755.

735. BERTEL BLOMME, født i Håland præstegård omtrent 1712, død i Stavanger, begravet 17. september 1789. Gift i Stavanger 14. februar 1739 med Anne Cathrine Meenløs, begravet 22. marts 1769 i Stavanger.

Børn:

1500. Jens Bertelsen Blomme, født omtrent 1740.

1501. Anna Blomme, født omtrent 1742.

1502. Michael Nikolaj Blomme, født omtrent 1747.

Bertel Blomme var skipper, han arvede efter sin far en del anparter i forskellige gårde, som

147. Ludvig Saxe: Slekten Saxe i 400 år, udg. Oslo 1940, s. 50-54.

148. Ludvig Saxe: Slekten Saxe i 400 år, udg. Oslo 1940, 112.

han efterhånden solgte. 1743 ejede han et hus på "Stranden" i Stavanger takseret til 250 rdl. samt 35 rdl. i penge, men han havde næsten lige så stor en gæld. Selv var han det meste af tiden på sørejse, mens hans hustru var hjemme. De havde en tjenestepige til 3 rdl. årlig løn. "Deres næring bestod i huset, de ejede, og af undertiden til fremmede søfolk at udkænke en potte øl og andet."

Stavanger domkirke 1769: "Anna Catharina Meenløs, Bertel Saxes hustru er i sit alders 52. år begravet i urtegården onsdag den 29. marts, og for hende [blev] ringet med alle kirkens klokker."

Stavanger domkirke 1789: "Bertel Jensen Blomme Saxe en gammel skipper, gammel 77 år, begravet den 17. september i urtegården, ringen med kirkens største klokke, jord påkøbt af S. S. hr. provst R. Giellebøl." I margen er følgende tilskrevet: "Han var mange år senge-liggende og svag." Skiftet efter Anne Cathrine Meenløs viste et overskud på 194 daler. 1772 var Bertel Saxe involveret i en retssag om en fiskelast til Amsterdam, og han var samme år opført mellem de 133 mænd, som havde borgerskab i Stavanger.¹⁴⁹

736. SØREN JENSEN SAXE, født i Håland præstegård 1718., død i Bergen 22. juni 1776. Gift omtrent 1745 med Johanne Dorothea Molbech, antagelig død i Amsterdam.

Børn:

1503. Jens Sørensen Saxe, født 1746, død før 1772.

1504. Else Sørensdatter, født 1749, død før 1775.

1505. Anna Blomme, født 1755, død før 1775.

1506. Johanne Dorothea Sørensdatter.

Søren Jensen Saxe blev formodentlig udlært på et embedskontor i Bergen. Han var en kort tid konstitueret som foged i Nordhordland og Voss, men 1756 var han toldbetjent i Bergen, hvor han ved den store ildebrand mistede alt, hvad han ejede, så han, hans kone og barn var i en ynkverdigg tilstand, og de lå på nogle lappede sengeklæder af ingen værdi. På den tid fik han et raserianfald, blev sat i arrest og senere indsat i dårekisten, hvorfra hans bror med tilsendte folk fik ham udleveret.

1767 gik Søren Jensen Saxe op til årsprøve i lovkyndighed, og blev eksamineret jurist med karakteren "ej aldeles ubekvem". To år senere fik han kongelig bevilling til at virke som prokurator for alle retter i Bergen og Bergens stift, og som sådan praktiserede han til sin død. Det var dog ikke noget rigt bo han efterlod sig.

Formuen var på 251 daler, men gælden på 274 daler. Søren Jensen Saxe fik fire børn i sit ægteskab, men da han døde opholdt hans enke og deres eneste endnu levende datter sig, efter skifterettens formening i Amsterdam.¹⁵⁰

739. LISBETH FREDERIKSDATTER SAXE, født omtrent 1700 i Stavanger, død sst., begravet 17. april 1751. Gift med Johan Stork.¹⁵¹

Stavanger domkirke 1751, Elisabeth Saxe, Jan Storkes hustru 52 år gl. er i kirkegården begravet søndag den 17. april kl. 12.

149. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 112, bogens note 43: Axel Kielland: Stamtavle over familien Kielland, Kiellandske papirer pakke V og IX i riksarkivet. Stavanger skifteprotokol A nr. 4 Lassens samlinger, bind 37.

150. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 113, bogens note 44. Finne Grønn: Norges prokuratorer, sakførere og advokater, Norsk slektshistorisk tidsskrift 1938, tillegg s. 65. Siwardt Petersens efterladte papirer. Bergen skifteprotokol 1776. A. M. Wiesener: *Dødsfald i Bergen 1765-1850*.

151. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 112, s. 115.

747. MAREN ELISABETH JANSDATTER SEEHUS, født i Stavanger, døbt 13. april 1708, død sst., begravet 28. september 1763. Gift med Just Henrik von Ely, født omtrent 1704, død 46 år gammel i Stavanger, begravet 26. januar 1750.

Børn:

- < 1507. Ernst David von Ely, døbt 13. juni 1731.
- < 1508. Didrich Adolph von Ely, født omtrent 1741.
- < 1509. Christina Juliane von Ely, født omtrent 1743.

Just Henrik von Ely og hans bror Frederik von Ely var sønner af oberstløjtnant ved det Vestlenske nationale regiment, Ernst David von Ely. Han var blevet pensioneret i 1738 med rang af generalmajor og 300 rdl. i gage,¹⁵² og døde 80 år gammel i Stavanger 1750.

Det formodes, at Maren Elisabeth og hendes mand Just Henrik von Ely fik sytten eller atten børn. Dette er omtalt i en gammel slægtsbog, som ser ud til at være blevet til på grundlag af brevveksling mellem efterkommere af flere norske slægter. Deri oplyses det, at Maren Elisabeths søn Didrich Adolph von Ely havde modtaget en skrivelse fra sin nevø Just Henrik von Ely, søn af Didrich Adolf von Ely, med oplysninger om slægten. Denne beretning er sandsynligvis blevet skrevet på grundlag af papirer bevaret i slægten. Kirkebogen fra Stavanger Domkirke er, som allerede nævnt, ikke bevaret før end fra 1813. Der findes dog en bog over vielser og en over begravelser, men disse begynder i 1744. I sidstnævnte kan man se, at Maren Elisabeth og hendes mand fik begravet mange børn, men da de ved begravelsen ikke nævnes ved navn, end ikke altid ved køn, så er de her ladet ude af betragtning.¹⁵³

“1750, Kaptajn Just Henrich Ely, 46 år gammel, er begravet i urtegården mandag den 26. januar kl. 12.” og “1763, Maren Seehus, kaptajn Ely’s enkefrue er i sit alders 55 år begravet i urtegården onsdag den 28. september, og ringede for hende alle kirkens klokker.

751. SØREN PEDERSEN SAXE, født i Vejle, død i Horsens, begravet 5. juni 1734. Gift 6. juli 1729 med Mette Christensdatter, født omtrent 1707 i Bjerre mølle, død i Horsens, begravet 7. november 1735.

Barn:

- 1510. Peder Sørensen Saxe, født i Horsens.

Søren Pedersen Saxe blev også kaldt Bager, og det ses i skiftet efter ham, at han faktisk var bager. Skiftet blev efter kongelig bevilling holdt som samfrændeskifte: ”Anno 1735 den 11. marts var vi underskrevne Frederik Saxe af Vejle og Peter Påhrs af Hastrup mølle efter enken Mette Christensdatter, afgangne Søren Pedersens Saxes, begærende her i allerunderdanigste følge af den kongelige allernådigst erholdte bevilling af dato 12. maj 1734 som eneste samfrænder at forrette registrering og vurdering samt skifte og deling imellem forbeholdte enke Mette Christensdatter på den ene efter hendes afdøde mand salig Søren Pedersen Saxe, bager og indvåner her udi Horsens, og den udi samme deres ægteskab avlede søn Peder Sørensen [] år på den anden side.”

Sønnens alder er ikke blevet skrevet ind i protokollen, men da han ikke var myndig, antog hans farbror Frederik Saxe sig værgemålet. Hvorefter to vurderingsmænd i alles overværelse begyndte registreringen, som indledes med en afskrift af den kongelige bevilling til samfrændeskiftet.

152. J. L.W og K. Hirsch, manuskript: Danske og Norske Officerer 1678-1814, s. 305.

153. J. H. S. Campbell: Stamtavler over Familien Campbell i Norge, samt slægterne Megeland, Sebben m. flere. Bergen 1877. Se: Familien Megeland side 23 samt fodnoter side 24-26, som angår von Ely.

Gården, som den salig mand Søren Pedersen Saxe beboede og fradøde, [blev] ansat til 450 rdl., og en anden gård, som var lejet ud, blev vurderet til 150 rdl. Derefter fortsatte man med det mest værdifulde løsøre, en sølvkande, som vejede 66 lod, det øvrige sølvtøj, her imellem en pokal, 31 skeer, en potageske og andre genstande, som med en vægt på i alt 300 lod var 162 rdl. 4 mark 10 sk. værd. Seksten forskellige guldmønter blev ligeledes vurderet efter vægt til 69 rdl. 4 mark. ”Endnu fandtes guld, en guldkæde, to tommelringe, tre toleds ringe, endnu en toleds ring, et smykke og en (knap), to armspænder, hvilket guld i alt vejede 14 lod, der ikke til nogen indtægt blev beregnet, siden det enken til morgen- eller ægtensgave er givet, som og formynderen tilstod.” Foruden det vidste formynderen Frederik Saxe, at Mette Christensdatter til morgen- eller fæstensgave var givet en sølv tepotte, en sølvskål, en theflask, en opsats og seks teskeer, som vejede lidt mere end 61 lod. Også det blev holdt udenfor skiftet. Der var endnu flere sølvgenstande, et urværk, en kande med sølvlæg og en del mønter og 50 rdl. i rede penge. Disse ting var 156 rdl. 5 sk. værd.

Der fortsættes med kobber, messing og tin, herimellem var en brændevinskedel med tilbehør, lysestager af messing og tin samt to dusin tintallerkener. Vurderingen foregik rundt omkring i gadestuen, dagligstuen, bagerstuen, karlens kammer, bagersvendens kammer, køkken, spisekammer og melkammer samt på loftet. Ved gennemgang af bagerstuens indhold får man indblik i, hvilket udstyr en bager havde. Der var et gammelt asketræsbord, to gammeldags bænkekister med lås for, et dejgtrug, 22 fjæle at sætte brød på, en brødvægt, fire forme til honningkager, et rivejern, en dejgrulle, to raspe, fire jernplader og to kavringknive.

Boets formue blev opgjort til 2243 rdl. 2 mark 7 sk. og gælden til 1423 rdl. 6 sk. Da der ikke blev gjort skifte og deling på 97 rdl. 2 mark 5 sk. i udestående fordringer, blev der 819 rdl. 3 mark 14 sk. til deling mellem Mette Christensdatter og hendes umyndige søn Peder Sørensen Saxe med halvdelen til dem hver.¹⁵⁴

Mette Christensdatter blev gift igen, det skete i huset, og præsten skrev i kirkebogen: ”Den 12. august 1735 copulerede jeg udi enkens gård på Søndergade, ungkarl og bager Oluf Pedersen og Mette Christensdatter.” Brylluppet skete med dispensation og uden forudgående trolovelse.”

753. PEDER PEDERSEN SAXE, født i Vejle, død i Horsens, begravet 16. januar 1722. Gift 24. januar 1720 i Horsens med Kirsten Jørgensdatter.

Barn:

< 1511. Bodil Pedersdatter Saxe, født 1721.

Peder Pedersen Saxe fik den 5. juni 1719 kongelig bevilling til at være postmester i Horsens.¹⁵⁵ Embedet havde han overtaget efter Jens Jensen Skou, og dennes enke Kirsten Jørgensdatter blev også hans kone. De nåede kun at være gift i to år.

Den 10. februar 1722 mødte skifteretten i ”hans efterladte gård og stervbo en rigtig registrering og vurdering, skifte og deling at forvalte efter hvis ringe midler og formue efter ham fandtes og det imellem hans efterladte hustru Kirsten Jørgensdatter og deres sammen avlede og nulevende og eneste datter Bodil Pedersdatter, omtrent et år gammel, overværende var enken fornævnte Kirsten Jørgensdatter med hendes lavværge sr. Simon Bråd den ældre på egen, og på den umyndige datter Bodil Pedersdatters vegne hendes farbror velfornemme sr. Søren Pedersen bager her sammesteds.”

Gården lå i Søndergade på den søndre side og havde to tilliggende boder. ”Samme gård og bygning, gårdsrum, lade og fæhus, brønd udi gården samt havejorder, som strækker sig

154. LAV. Horsens bys skifteprotokol 1735 11/3, fol. 455.

155. RA. Jyske registre 1719, 25, 421, nr. 72.



Den Danske Atlas: Udsigt til Horsens omkring 1760erne.

fra Algaden og sønder på indtil kørevejen ved åen,” blev takseret og vurderet til 333 rdl. 2 mark, og der var 30 rdl. 2 mark i rede penge.

Der var en hel del sølv i boet, og noget af det var mærket, men kun en stor sølvkande kan med sikkerhed siges at have tilhørt enken Kirsten Jørgensdatter og hendes første mand. Der var en del andet sølvtøj. Sølvet blev vurderet til 177 rdl. 5 mark 12 sk. efter vægt, og tre guldringe og et par små guldknapper var 13 rdl. værd. Peder Pedersens klæder blev vurderet til noget over 51 rdl., og 24 sølvknapper i hans brune kjole blev talt sammen med sølvet.

Det øvrige løsøre af kobber, messing, tin og jern blev derefter vurderet, her imellem to rigtige kakkellovne med jerndør og tud, den ene i gårdstuen, mens den anden, som var lille, fandtes i sengekammeret. Foruden disse rum var der en mellemstue, to små kamre, køkken, bryggers og et kammer på loftet. Her blev møbler, sengetøj og andet udstyr vurderet. Der var kar og tønder i kælderen og en blakket tolv år gammel ko i gården. Boets formue i fast ejendom og løsøre blev opgjort til 784 rdl. 2 mark. 10 sk. og tilgodehavender til næsten 117 rdl. Den samlede gæld androg lidt over 612 rdl., idet Kirsten Jørgensdatters sønner af hendes første ægteskab, Jørgen og Jens Jensen Skou, havde hver 50 rdl. i fædrende arv stående i boet, og enkens søster havde 1162 rdl. af sin fædrene og mødrene arv til gode. Der blev 240 rdl. til deling mellem Bodil Pedersdatter Saxe og hendes mor.

Skiftet blev udsat flere gange, fordi man ventede på endelig afregning med postdirektørerne i København. Til sidst var man nødt til at få skiftet afsluttet, og der blev gjort udlæg for gælden, såvel som til Kirsten Jørgensdatter og hendes lille datter Bodil. Af skiftet ser det ud til, at enken skulle giftes igen med den nye postmester, Jens Jacobsen Norup, og de havde for at få afsluttet skiftet vedtaget selv at ville ansvare det, som kunne fordres udi de forrige postmestre salig Jens Jensen Skov og salig Peder Pedersen Saxes sager angående deres tid ved postmesterbetjeningen indtil denne dag, 29. juni 1722, nu skiftet sluttes, ”og det uden ringeste afgang i nogen optænkelige måder, hvad den umyndige Bodil Pedersdatter” havde

arvet efter sin far, og de forpligtede sig til at udbetale hendes arv, efter hun blev 16 år eller blev forsynet med en anden værge.¹⁵⁶ Om brylluppet blev til noget, eller om Jens Jacobsen Norup kun var postmester af navn, er ikke blevet undersøgt. I alle tilfælde fik Peder Saxes enke Kirsten Jørgensdatter den 6. april 1731 kongelig bevilling til ”fremdeles at betjene postmestertjenesten i Horsens”.¹⁵⁷

At det var Kirsten Jørgensdatter, som var den egentlige postmester, understreges af, at borgmester i Horsens, Hans Christian Møller, den 11. april 1749 fik kongelig bevilling til at ”adjungere sin svigermor” Kirsten Jørgensdatter, enke efter Peder Saxe, da hun i 27 år havde forestået postmestertjenesten, og tillige efterfølge hende i embedet.¹⁵⁸

754. KAREN PEDERSDATTER SAXE, født i Vejle, død sst., begravet 28. april 1750. Gift før 1714 i Vejle med Johan Ernst Suhr, født omtrent 1651, død i Vejle maj 1746.

Børn:

< 1512. Henrik Evald Suhr, født omtrent 1713.

1513. Dorothea Maria Suhr, født før 1714, begravet 14. januar 1715.

1514. Maren Suhr, døbt 12. juni 1718.

1515. Dorothea Maria Suhr, døbt 29. maj 1720, begravet 6. november 1722.

< 1516. Johan Ernst Suhr, døbt 18. juni 1723.

1737 fik Karen Pedersdatter Saxes mand Johan Ernst Suhr kongelig bevilling til, at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo i enlig stand med fælles umyndige børn, da den ældste søn dermed var tilfreds, samt omsider at skifte med samfrænder.¹⁵⁹ Det må betyde, at Johan Evald Suhr havde en voksen søn, som var personlig myndig. Skiftet efter Karen Pedersdatter Saxe er ikke fundet, men da både Karen Pedersdatter Saxe og Johan Ernst Suhr ses sammen som faddere i Vejle kirkebog allerede i 1715, må det formodes, at Henrik Evald Suhr, som senere med kongelig bevilling blev gift med sin kusine Maren Sørensdatter Fævejle, også var deres søn. Vejle kirkebog er ført noget overfladisk og med mindre præcise navneangivelser, og derfor er det usikkert, om en indførsel fra kirkebogen 8. januar 1736 under døde gælder et af de ovennævnte børn, eller om der er tale om et spædt barn.

For at skabe sig et overblik over landets økonomiske tilstand udsendte kommercekollegiet den 25. juni 1735 otte spørgsmål til landets stiftamtmand. Vejle by besvarede indledningsvis med mere generelle betragtninger om byens ringe tilstand, men indsendte desuden en lang klasseopdelte liste over byens borgere og deres erhverv: ”4. klasse, nr. 21. Johan Ernst Suhr har for nogle år siden haft og holdt lidet kræmmeri, men formedelst tidernes vanskelighed og besværing har han, som er en gammel affældig mand, set sig derfra entlediget for at leve mere roligt. Hans eneste næring, han nu har, er alene øl- og brændevinssalg uden huset samt en avling af jorder og enghaver her [uden] for byen, så han eragtes nu at være en af de bedste i velstand af borgerfolk her i byen”.¹⁶⁰ I en senere indberetning ses: ”Var 1743 konsumtionsforpagter. Han opgav da sin formue med fradrag af gæld til 2966 rdl. 4 mark og bemærker, at han nu er 92 år. Han døde i maj 1746, og hans enke i august 1750. De boede 1731 på Søndergade”.¹⁶¹

156. LAV. Horsens bys skifteprotokol 1722 10/2, fol. 695.

157. RA. Jyske registre 1731, 28, 130 nr. 96.

158. RA. Jyske registre 1749, 34, 127. nr. 108.

159. RA. Jyske registre 1734, 29, 333, 704 nr. 110.

160. www.Dansk Center for Byhistorie, Den Digitale Byport, indberetning 1735, [borger nr. 21].

161. www.Dansk Center for Byhistorie, Den Digitale Byport, indberetning 1735, note 26.

755. FREDERIK SAXE, født i Vejle, død sst., begravet 14. januar 1738. Gift i Vejle 14. marts 1732 med Sofie Hansdatter.

Børn:

1517. Maren Frederiksdatter Saxe, døbt 25. februar 1733.

1518. Hans Christian Frederiksen Saxe, døbt 17. februar 1734.

“Frederik Saxe eragtes endnu så vel og noget bedre i stand end de andre tre [hvedebrødsbager] og har samme drift undtagen, den han ikke er i formandslauget.¹⁶²

Hans enke fortsatte forretningen med hvedebrødsbagning m.m. og ejede 1743 foruden sin gård en rytterbarak, markjorder, rede penge og udlånte 513 rdl. 2 mark, samt sølv for 50 rdl. Hele hendes formue med fradrag af gæld beløb sig til 1453 rdl. 2 mark”.¹⁶³

Før sin død fik Frederik Saxe og Sofie Hansdatter kongens bevilling til, at den længstlevende af dem kunne sidde i uskiftet bo, og at det senere skifte kunne blive et samfrændeskifte. Denne bevilling blev læst for retten på Vejle byting den 31. august 1738, men skiftet efter Frederik Saxe blev først holdt i 1747:

”Har jeg underskrevne Sofie Hansdatter, salig Frederik Saxes, her i Vejle tilkaldt min svoger og lavværge, borgmester Hans Christian Møller af Horsens, samt nærmeste pårørende Henrik Evald Suhr, og med dem i to gode mænds overværelse sluttet og afhandlet et samfrændeskifte imellem mig og mine tvende børn, en søn Hans Christian Frederiksen Saxe 13 år og en datter Maren Frederiksdatter Saxe 14 år gammel.”

Derefter følger en noget mere kortfattet specifikation end i de almindelige vurderinger: ”Gården jeg selv iboer med deri værende jernkakkellovn og den næst ved liggende liden våning i alt anset for 350 rdl., en liden gård i Nørregade 200 rdl., to boder i Grønnegade 60 rdl., en ejendom på marken 166 rdl. 4 mark, halvparten af Staldgårds huseje med den deri beliggende liden humlehave 160 rdl., halvparten af bleggården 16 rdl.

Kun guldsmykker og mønter er specificeret. Der var to guldknapper, fire ringe, et spænde og et smykke med en lille diamant og otte mønter til en samlet værdi af 51 rdl. 2 mark. Sølvet nævnes med en samlet vægt af 211 lod til i alt 105 rdl. 3 mark. I den mere detaljerede gennemgang af kobber- og messingting ses en brændevinskedel til 40 rdl., en brygkedel til 20 rdl. og flere andre kedler, imellem dem en destillerkedel. Der var fire dusin tintallerkener og en hel del linned, møbler og sengeklæder.

En gæld på 254 rdl. 1 mark 8 sk. blev modregnet værdierne, så der til deling mellem arvingerne blev 1350 rdl. ”Deraf tilkommer mig, Sofie Hansdatter, som enke der, en broderlod 675 rdl., og begge børnene Hans Christian Frederik Saxe på sin broderlod tilfalder 450 rdl. og datteren Maren Frederiksdatter Saxe 225 rdl.” Men da sønnen ved sin skolegang og omkostningerne ved, at han har opholdt sig på et fremmed sted i nogle år, ikke var beregnet, var det blevet ”aftalt, sluttet og fastsat, at jeg Sofie Hansdatter, salig Frederik Saxes, af moderlig kærlighed til begge mine børn, som deres billige ret have jævnet for enhver af dem at hense, hvorledes datterens arv ved det, som til min begravelse er godtgjort og af min egen hovedlod med 225 rdl., så at hendes arv og gave tilsammen bliver ligesom hendes broders i alt den summa 450 rdl. samt der foruden en god komplet seng med klæder og alt tilhørende, hun i sin tid, når det kunne behøves, hende in natura skal udleveres.”

Skiftet blev afsluttet med, hvordan man skulle forholde sig med sikkerhed for børnenes penge, hvornår der skulle betales renter til dem, samt om deres opdragelse. ”Dette til stadfæstelse under samtlige vore hænder og signeter, actum skiftestedet i Vejle den 9. maj 1747.”

Samfrændeskiftet er holdt efter ”foranførte bevilling af den 30. august 1737, hvorefter ma-

162. www.Dansk Center for Byhistorie, Den Digitale Byport, indberetning 1735, [borger nr. 79].

163. www.Dansk Center for Byhistorie, Den Digitale Byport, indberetning 1735, note 37.

dame Sophie Hansdatter Saxes her i Vejle, med respektive samfrænder, har holdt og sluttet foranstående skifte og deling imellem hende og hendes børn.” Handelsmand Henrik Suhr i Vejle påtog sig værgemål for børnene og blev beskikket formynder for dem. Skiftet blev godkendt på Vejle rådstue den 21. maj 1747.¹⁶⁴

756. ANNEKEN PEDERSDATTER SAXE, født i Vejle omtrent 1702, død sst. efter 1743. Gift 12. august 1717 med Søren Jensen Fævejle, født i Grenå, døbt 27. maj 1696, død i Grenå, begravet 7. juni 1737.

Børn:

- < 1519. Karen Sørensdatter Fævejle, døbt 11. september 1718.
- < 1520. Maren Sørensdatter Fævejle, døbt 15. oktober 1719.
- < 1521. Jens Sørensen Fævejle, døbt 5. juli 1722.
- < 1522. Birthe Kirstine Fævejle, døbt 20. oktober 1727.

Anneken Pedersdatters mand Søren Jensen Fævejle var søn af Jens Sørensen Fævejle og Karen Nielsdatter, der boede i Grenå. De fik 15. juni 1709 kongelig bevilling til, at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo,¹⁶⁵ og 3. april 1711 fik han bevilget at være fri for borgerlige bestillinger med hensyn til den ”ham påkommende svaghed af melankoli og svimmelse”.¹⁶⁶

Ifølge den allerede nævnte indberetning til kommercekollegiet 1735 ses: ”3. klasse, nr. 18. Søren Jensen Fævejle bruger ligeledes liden krambodhandel, liden korn- og tømmerhandel, temmelig husnæring af øl- og brændevinssalg samt og nogen avling her for byen, så man ikke rettere er vidende, end at han jo sidder og nærer sig i temmelig god stand.”¹⁶⁷

Den 1. april 1738 udlånte Anneken Pedersdatter Saxe 1000 rdl., og der har formodentlig været tale om hendes arvemidler.¹⁶⁸ Ifølge en indberetning fra 1743 [note 159] var Anneken Pedersdatter Saxe enke og havde fortsat sin mands forretning og opgav, at hun ejede sølv til værdi 40 rdl., et lager til 200 rdl., og at hun havde 1040 rdl. på rente, men anslog dog sin gæld til at være 700 rdl.”¹⁶⁹

757. ANNA SEJERSDATTER, født i Roved, døbt 23. maj 1728 i Anst, død 70 år gammel, begravet sst. 22. april 1796. Gift 4. august 1750 i Anst med Niels Mikkelsen, født omtrent 1717, død i Roved 80 år gammel, begravet i marts 1797.

Børn:

- < 1523. Anna Nielsdatter, døbt 21. marts 1751.
- < 1524. Sejer Nielsen, døbt 16. april 1752.
- 1525. Mikkel Nielsen, døbt 9. juni 1754.
- 1526. Kirsten Nielsdatter, døbt 11. april 1756.
- 1527. Lene Nielsdatter, døbt 18. marts 1758.
- 1528. Maren Nielsdatter, døbt (1). juni 1760.
- 1529. Hans Nielsen, døbt 2. april 1765.
- 1530. Sara Nielsdatter, døbt 12. oktober 1767.
- 1531. Christence Nielsdatter, døbt 24. marts 1770.
- 1532. Niels Nielsen, døbt 3. januar 1773.

164. LAV. Vejle bys skifteprotokol 1747 9/5, fol. 111.

165. RA. Jyske registre 1709, 23, 355, nr. 62.

166. RA. Jyske registre 1711, 24, 42, nr. 52.

167. www.Dansk Center for Byhistorie, Den Digitale Byport, indberetning 1735, [borger nr. 18].

168. LAV. Viborg landstings skøde- og pantebog, protokol 41, fol. 44.

169. www.Dansk Center for Byhistorie, Den Digitale Byport, indberetning 1735, note 24.

Ved folketællingen 1787 boede Niels Mikkelsen og Anna Sejersdatter som aftægtsfolk hos deres datter Anna Nielsdatter, som var gift med Hans Christiansen. Niels Mikkelsen var 73 år og blev kaldt "gammelfar". Anna Sejersdatter "gammelmor" og aftægtskone, hun var 62 år. De var begge i første ægteskab, og da de var aftægtsfolk, er det formodentlig forklaringen på, at der ikke kan findes noget skifte efter dem.

758. JOHANNE SEJERSDATTER, født i Roved, døbt 11. september 1729 i Anst, død i Vester Gesten, begravet 27. juli 1781 i Gesten. Gift 20. marts 1754 i Anst med Anders Nielsen fra Vester Gesten, født omtrent 1724, død sst., begravet 8. januar 1786.

Børn:

- 1533. Niels Andersen, døbt 25. juli 1756.
- 1534. Anne Dorte Andersdatter, døbt 3. november 1758.
- 1535. Anne Dorte Andersdatter, døbt 21. januar 1762.
- 1536. Sejer Andersen, døbt 9. maj, begravet 14. maj 1765.
- 1537. Sejer Andersen, døbt 2. februar 1767, begravet 21. november 1769.
- 1538. Hartvig Andersen, døbt 16. december 1770.

Det har ikke været muligt at finde andet om denne familie end de benyttede oplysninger fra kirkebogen.

762. LISBETH SEJERSDATTER, født i Roved, døbt 13. april 1737 i Anst, død i Vester Gesten efter 1787. Gift 18. oktober 1760 i Anst med Peder Pedersen fra Vester Gesten, død sst. efter 1787.

Børn:

- 1539. Maren Pedersdatter, døbt 11. december 1763.
- < 1540. Kirsten Pedersdatter, døbt 13. april 1766.
- 1541. Sejer Pedersen, døbt 19. august 1770.
- 1542. Anders Pedersen, døbt 5. januar 1773.
- 1543. Hans Pedersen, døbt 26. februar 1775.
- 1544. Iver Pedersen, døbt 3. februar 1778.

Ved folketællingen 1787 boede i Roved en gårdmand Mads Iversen på 32 år, hans kone Kirsten Pedersdatter var da 21 år, og de havde en søn Iver på 1 år. Hos dem boede Peder Pedersen "gammelfar". Han var 66 år og i andet ægteskab, hans kone Lisbeth Pedersdatter var 50 år, og de havde en søn Iver Pedersen på 10 år, som var af hans andet ægteskab.

Alderen på Peder Pedersen, hans kone og deres søn passer med oplysningerne fra kirkebogen, og bortset fra hendes navn passer de øvrige navne, så antagelig er der sket en fejl, da folketællingen blev skrevet.

763. MAREN SEJERSDATTER, født i Roved, døbt 24. maj 1744 i Anst. Gift sst. 19. juni 1770 med Peder Lauritsen, født omtrent 1730, død i Anst 19. april, begravet 26. april 1807.

Børn:

- 1545. Laurits Pedersen, døbt 8. september 1771.
- 1546. Barbara Pedersdatter, døbt 18. april 1773, begravet 5. januar 1774.
- 1547. Karen Pedersdatter, døbt 18. november 1774.
- 1548. Sejer Pedersen, døbt 30. marts 1777, begravet 18. juli 1778.
- 1549. Sejer Pedersen, døbt 26. september 1779, begravet 2. februar 1784.
- 1550. Kirstine Pedersdatter, døbt 22. december 1781.
- 1551. Mikkel Pedersen, døbt 4. juli 1784, død før 1787.

Maren Sejersdatter og hendes mand Peder Lauritsen er fundet i folketællingen 1787. Han var 57 år gammel, husmand og i andet ægteskab, og Maren Sejersdatter var 44 år og i sit første ægteskab, Deres børn var Lars Pedersen 15 år, Karen Pedersdatter 12 år og Kirsten Pedersdatter 5 år gammel.

764. ANNE LAURITSDATTER, født i Gamst, døbt 17. maj 1733 i Anst. Gift 18. juni 1754 i Anst med Niels Olesen, født omtrent 1718, antagelig i Gamst, død sst. 75 år gammel, begravet 10. februar 1793.

Børn:

- 1552. Ole Nielsen, døbt 2. november 1754.
- 1553. Kirsten Nielsdatter, døbt 29. august 1756.
- 1554. Johanne Nielsdatter, døbt 1. januar 1759.
- 1555. Elisabeth Nielsdatter, døbt 19. juni 1761, begravet 6. april 1764.
- 1556. Laurs Nielsen, døbt 11. september 1763, begravet 6. november 1764.
- 1557. Else Nielsdatter, døbt 18. oktober 1764.
- 1558. Jep Nielsen, døbt 11. september 1768.
- 1559. Mette Nielsdatter, omtrent 1772, dåb ikke fundet.
- 1560. Anne Maria Nielsdatter, døbt 31. marts 1774.
- 1561. Laurits Nielsen, døbt 18. juli 1776.
- 1562. Mads Nielsen, døbt 4. juli, begravet 20. september 1779.

Anne Lauritsdatter og hendes mand Niels Olesen var begge i første ægteskab ved folketællingen 1787. Han var gårdmand og 70 år gammel og Anne Lauritsdatter 54. Deres børn Ole Nielsen 33 år, Else Nielsdatter 21 år, Jep Nielsen 19 år, Laurs Nielsen 10 år, Mette Nielsdatter 15 år og Maria var 13 år gammel, og boede hos forældrene.

765. ANDERS ALBRECHTSEN, født i Store Anst, døbt 30. marts 1728.

Anders Albrechtsen var i tjeneste på politikontoret i København, da hans far døde i 1752, og da han blev indkaldt til skiftet, sendte han brev til provsten, fordi han var forhindret i at komme til stede ved skiftet. "Velædle og højlerde hr. provst! Deres meget ærede [brev] af 6. hujus, som kommunicerede mig skifte og deling foretaget næst kommende 17. juli efter min salig far Albrecht Pedersen, har jeg haft den ære at modtage, og da jeg er vidende, at der intet i henseende til min salig faders indkomsts ringhed og udgifters storhed kan være at arve efter ham, og jeg desuden, om end så var, ej heller vil eller kan prætere nogen arv, formedelst de bekostninger min salig far på mig mere har anvendt, end på nogen mine søskende, så vil jeg alene lade på det ydmygste bede, at den respektive skifteret ville gunstigt, såvel ved skiftet som i andet tilfælde få min moders bedste befordret, at hun dog nyder, det hun kan opdrage sine små faderløse børn med. Personligt at bivåne skiftet kan jeg ikke formedelst min tjenestes forretninger, og der på mine vegne at være overværende af den respektive skifteret at beskikkes, formener jeg at være uværdig, siden jeg herved renoncerer på al den arverettighed, som mig ved skiftet efter min salig far kan tilkomme, og er nu ungefær mine myndige år efter loven, hvilket udi højeste ydmyghed meddeles udi gensvar af velædle og højlerde hr. provst deres ydmygste tjener. København den 17. juni 1752. Anders Albrechtsen".¹⁷⁰

766. KAREN ALBRECHTSDATTER, født i Store Anst, døbt 15. oktober 1730, død i Understed 16. juni, begravet sst. 23. juni 1786. Gift 19. september 1752 med Laurits Jacobsen Wanting, født i Vanting 1720, død i Understed 4. november 1789.

170. LAV. Anst herreds gejstlige skifte protokol 1752 5/6, fol. 194. (brevet er på fol. 195).

Børn:

- < 1563. Albrecht Lauritsen Wanting, døbt 2. juli 1753.
- < 1564. Karen Wanting, døbt 20. juli 1755, død 22. juli 1789.
- 1565. Elisabeth Wanting, døbt 23. februar 1757.
- 1566. Maren Lauritsdatter Wanting, døbt 20. august 1758, begr. 25. august 1765.
- 1567. Gertrud Lauritsdatter Wanting, døbt 23. sept. 1761, begr. 1. sept. 1765.
- < 1568. Marianne Wanting, døbt 21. september 1763.
- < 1569. Henrik Morville Wanting, døbt 1. december 1765.
- < 1570. Agathe Johanne Wanting, døbt i pinsen 1769 i Understed.
- 1571. Jacob Wanting, døbt 13. januar 1771 i Understed.
- 1572. Otto Wanting, døbt 28. oktober 1772, begravet 12. april 1773.

Karen Albrechtsdatters mand Laurits Jacobsen Wanting, fik tilnavn efter sin fødeby. Han blev student fra Odense i 1744 og kandidat i 1749. Da Karen Albrechtsdatter blev gift, var Laurits Jacobsen Wanting skoleholder i Vrå og degn i Lejrskov og Jordrup sogne, hvor han blev personlig kapellan for sognepræsten og ordineret som sådan 11. juli 1755. Siden flyttede han med sin familie til Vendsyssel, hvor han den 25. maj 1766 blev sognepræst i Understed og Karup i Dronninglund herred.¹⁷¹

Ifølge Wibergs præstehistorie skulle Laurits Jacobsen have været gift første gang med NN Henriksdatter Morville. Dette er ikke rigtigt, den søn Laurits Wanting og Karen Albrechtsdatter fik døbt Henrik Morville, er derimod opkaldt med fuldt navn efter sognepræsten i Lejrskov, hvis eneste barn, en datter, døde 10 år gammel i 1753.

768. ANNE ALBRECHTSDATTER, døbt 19. januar 1734, indebrændt i Store Anst 27. marts 1784, hun blev da skrevet ind som Anna Gamst.

771. ELSE KIRSTINE ALBRECHTSDATTER, født i Store Anst, døbt 8. marts 1739. Gift 17. december 1783 (kirkeåret 1784) i Anst med monsr. Jens Emborg fra Emborrelund.

775. KIRSTEN ALBRERCHTSDATTER, døbt 6. august 1747, indebrændt i Store Anst 1784. "27. marts indebrændte her i Store Anst 2de søstre, døtre af afgangne skoleholder Albrecht Pedersen, samme steds, Anna Gamst 50 år 2 måneder og 14 dage, og Kirsten Albrechtsdatter, gammel 30 år 6 måneder og 3 uger".¹⁷²

778. SØREN RASMUSSEN EGTVED, født omtrent 1694, død i Vejle, begravet 22. november 1764. Gift 1. i Vejle med Maren Jespersdatter Rodsteen, død i Vejle 7. februar, begravet 14. februar 1735. Gift 2. med Marie Sofie Mandix, født 23. februar 1711 i Horsens, død i Vejle, begravet 20. februar 1754.

Børn i første ægteskab:

- 1573. Kirstine Marie Sørensdatter Egtved, døbt 24. juni 1732.
- 1574. Margrete Lene Sørensdatter Egtved, døbt 30. oktober 1733.

Børn i andet ægteskab:

- 1575. Rasmus Sørensen, døbt 25. januar, begravet 10. juni 1737.
- 1576. Maren Sørensdatter, døbt 9. februar, begravet 14. maj 1738.
- 1577. Edel Maria Sørensdatter, døbt 28. august, begravet 4. december 1739.
- 1578. Jørgen Sørensen, døbt 30. oktober 1740.

171. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie, Understed-Karup sogn, bind 3, side 446.

172. Anst kirkebog 1766-1793.

1579. Rasmus Sørensen, døbt 13. december 1743.

1580. Jens (Johansen) Sørensen, døbt 29. september 1745.

1581. Hans Jeremias Sørensen, døbt 29. oktober 1747.

Søren Rasmussen var byskriver i Vejle. Tilsyneladende var der på den tid kun en Søren Rasmussen i Vejle, og det er kun nogle gange, han er indskrevet som byskriver eller med tilnavnet Egtved. 1748 blev Søren Rasmussen byskrivers barn begravet den 5. april, og 14. juli fik Søren Rasmussen begravet et barn, som formodentlig også var et af de ovennævnte børn, men børnenes navne er ikke skrevet ind ved begravelsen.

“Formedelst tjenestens ringhed, som alle og enhver er bevidst, at han ikke udi løn nyder mere end 10 rdl. årlig, undtagen hvis aparte [sager] på tinget kan falde, som ikkun er ganske lidet, har han været forårsaget en anden liden handel derved at holde, såfremt han med kone og små børn kunne subsistere, hvilket består udi lidet kræmmeri af hør, hamp, humle, tjære, salt, tran, fisk og lidet specerier m.m., lidet husnæring af øl og brændevinssalg. Han har ikke været længere bosiddende her i byen end fire år. Hans tilstand, så vidt vides, er ej anderledes, end at han muligt kan siden så vidt holde sine conditioner ved lige tid efter anden, og svare enhver sit nogenledes til ret og skel, mens af ingen stor formue og ellers noget synderligt elende, uden det alene kan være det liden hus og gård, han her i byen beboer. Af jord og ager eller eng er han ikke ejende for en skilling”.¹⁷³

Søren Rasmussen Egtved havde, da han 1734 blev ansat som konstitueret byskriver med successionsret (tjent ved pennen) i 12 år som fuldmægtig hos stiftamtmanden i Ribe og blev af sin principal anbefalet som en skikkelig og vittig mand, så og habil til at forestå dette embede. 1740 blev han tillige skriver i Nørvang-Tørrild herreder og forestod begge 1757. Efter sit eget opgivende 1743 ejede han foruden sin ejendom, der var ansat til 800 rdl., en varebeholdning til værdi 350 rdl. Han havde desuden part i en galiot til værdi 100 rdl. samt rentepenge, guld og sølv til et beløb på 300 rdl., foruden nogle uvisse fordringer, hans faste løn som herredsskriver var 20 rdl. årlig og som byskriver 10 rdl. Sine tilladelige accidenser beregnede han til ikke højere end 66 rdl. 4 mark. Han var gift med Marie Sofie Mandix, som døde 1754. Han døde selv november 1764., 70 år gammel”.¹⁷⁴

Den 9. januar 1736 blev på byskriver Søren Rasmussen Egtveds begæring holdt skifte efter hans salig hustru afgangne Maren Jespersdatter Rodsten, som døde den 7. februar sidst afvigte år 1735. Deres tilsammen avlede efterladte små umyndige børn, den ældste navnlig Kirstine Margrete Sørensdatter Egtved udi hendes alders fjerde år, den anden og yngste udi hendes alders tredje år navnlig Margrete Lene Egtved på den ene, samt boets besværing på den anden side til dets videre foretagelse.

Var endog hertil blevet hidkaldt den salig kones endnu i levende live efterladte fader den velærværdige og meget vellærde mand hr. Jesper Andersen Rodsten velremitterede sognepræst for Vinding menighed og rektor skolæ her i Vejle på hans afdøde salig datters børns vegne til med den salig kones efterladte mand byskriver Søren Egtved at beogte de 2de umyndige børn deres nytte og gavn, og er da denne forretning således foretaget som efterfølger.

Har da byskriver Søren Rasmussen Egtved i skifteretten overleveret et rigtigt overslag og en under hans hånd forfattet specifikation over hans boes indgæld og udgæld, hvilket han forment af skifteretten såvel af hans hr. svigerfader og andre tilstedeværende at nyde bifald, som han og derefter begærede skifteretten måtte blive tilført, som og skete og af efterfølgende indhold.

173. www.Dansk Center for Byhistorie, Den digitale byport, indberetninger 1735, [borger nr. 9].

174. www.Dansk Center for Byhistorie, Den digitale byport, indberetninger 1735, note 15.

1	Hans og salig kones hus og gård med alt, som er næst norden ved, som han sig af Niels Jensen har her tilkøbt, ansat for	400 rdl.
2	beholdne købmands- og krambodvarer i kramboden, pakhuset og kælder, er agtet for	400 rdl.
3	Guld og sølv	150 rdl.
4	Kobber, tin, messing og jernfang i køkkenet og bryghuset	80 rdl.
5	Sengeklæder og lintøj	150 rdl.
6	Løsøre og indbo af jernkakkellovn, borde, bænke, stole, kister, skrin, sengesteder med mere af bøger og redskab	100 rdl.
7	Til dato korn på loftet i behold af rug og malt	100 rdl.
8	Min visse og uvisse tilstående gæld samt beholdne rede penge	416 rdl.
9	Min salig kones liv- og gangklæder	60 rdl.
10	Nogle stk. egetømmer og fyrrefjæl	10 rdl.
11	Levende kvæg, tre køer 10 rdl., to ungnød 5 rdl. 2 mark, tre galtsvin 12 rdl., ti får og lam 5 rdl. - Summa summarum bedrager sig	1899 rdl.

Hvilken specifikation og gjorde overslag vellærde hr. Jesper Rodsten, faderen og overformynderen på børnenes vegne ej havde noget imod at sige. Derimod angaves den bortskyldige gæld, og boets besværing viste sig at bestå af 17 poster, hvoraf nogle var på ret store beløb, som Søren Egtved skyldte til købmænd i Lybæk, Holland, Flensborg såvel som til sin svigerfar og folk i Vejle. Den salig kones begravelse havde kostet 66 rdl. 4 mark, og den samlede gæld var på 1185 rdl. 1 mark.

Og som byskriveren Søren Rasmussen Egtved med billighed kunne påstå og til gælden at formene sin begravelses bekostning lige imod hans salig kones og den andel af skiftesalarium med stemplet papir og alt, så har han af kristen kærlighed til sine små umyndige moderløse børn ej noget der for villet prætendere, men af egne midler at udbetale og fornøje, men endog kreditorer, som foranmeldte sine krav og fordring skadesløs fornøje og betale. Bliver så til deling imellem faderen og hans 2de umyndige børn den summa 713 rdl. 4 mark. Hvoraf faderen tilkommer det halve, som er 356 rdl. 5 mark 8 sk. og til den ældste datter Kirstine Margrete Sørensdatter Egtved 178 rdl. 2 mark 12 sk. og den yngste datter Margrete Lene Sørensdatter Egtved ligeså.

Desuden lover faderen af egne midler at give sine børn til hver en seng 21 rdl. 3 mark 4 sk., så enhver deres mødrene arv med sengen iberegnet eller penge derfor bedrager sig til hver søsterlod 200 rdl., hvilken deres mødrene arv 400 rdl. bliver forsikret udi faderens hus og gård med tilliggende bo og andre hans effekter, og [han] lover, indtil de for denne deres mødrene arv kan være skadesløst udbetalt og fornøjet.

Endnu lover faderen at underholde og forsyne hans to umyndige børn med kristelig og skikkelig optugtelse, skolegang, ære og lære, føde og klæde, som han for Gud og den kristne gejstlighed agter at forsvare, og de hos ham forbliver, indtil de opnår deres attende år, eller de i andre måder kan vorde forsynet eller forsørget.¹⁷⁵

Søren Rasmussen Egtveds underskrift i Vejle skifteprotokol januar 1736.

175. LAV. Vejle bys skifteprotokol 1736 9/1, fol. 183.

Hvordan det stod til, da byskriver Søren Rasmussen Egtved, såvel som da hans anden kone, Marie Sofie Mandix døde, kan ikke oplyses, for skifteprotokollen fra den tid er ikke bevaret.

779. FRANDS RASMUSSEN SVANE, død i Vejle 1758. Gift med Gertrud Margrete Mandix, født 1708 i Horsens, død 1774 i Vejle.

Børn:

< 1582. Edel Margrete Svane, døbt 23. februar 1728.

< 1583 Mette Sofie Dorte Frandsdatter Svane, døbt 13. april 1736.

“Frands Svane har og forhen på et par år handlet noget lidet her i byen, mens formedelst han ej synderligt noget havde at lægge i handelen, så og formedelst han tog skade hos mange, som han sine varer havde betroet og ikke for [dem] nød betaling, lod handelen sig selv af for ham, idet hans kreditorer faldt ham hastig på, nu sidder han og har alene lidet og ringe husnæring af øl og brøndevinssalg, som han således knap og nap kan ernære sig af; er lidet eller intet ejende”.¹⁷⁶

780. INGEBORG RASMUSDATTER EGTVED, født omtrent 1704 i Vejle.

Ingeborg Rasmusdatter Egtved er nævnt i skiftet efter sin mor Margrete Lene Hansdatter i 1735, hun var da 31 år gammel.

781. CATHRINE RASMUSDATTER EGTVED, født omtrent 1705 i Vejle. Gift i huset 27. maj 1735 med Hans Severin Lange.

Ved brylluppet er Hans Severin Lange indskrevet som pandsvend, dvs. jagtsvend, fra Skanderborg, navnet findes i skiftet efter hendes mor Margrete Lene Hansdatter i 1735.

784. HANS PEDERSEN STORM, født 10. marts, døbt 29. marts 1699, død i Sønderup 24. oktober 1742. Gift 1. med Sofie Amalie Hopp, begravet 3. marts 1734 i Sønderup. Gift 2. med Ida Cathrine Tomasdatter Breinholm, begravet 25. juli 1736 i Sønderup. Gift 3. omtrent 1737 antagelig i Jyderup med Annike Justdatter From, død 19. august 1752.

Børn i første ægteskab:

1584. Claus Storm, født omtrent 1729, død som barn.

< 1585. Peder Storm, født omtrent 1732.

Børn i tredje ægteskab:

< 1586. Just Storm, døbt 30. maj 1738.

1587. Anker Storm, døbt 11. august 1740, død før august 1752.

Ifølge Wiberg hed Hans Pedersen Storms kone Cathrine Breinholm, som sammesteds oplyses at være død 1736. Kirkebogen i Sønderup begynder i 1733, så de to sønner, Wiberg kender til kan ikke være Cathrine Breinholms børn. Af dåbsindførslerne 1738 og 1742 ses det, at det var Hans Pedersen Storms svigermor, provstinde Magdalene Justsens, som begge gange var gudmor. Jyderup kirkebog er ikke bevaret tidligt nok, men præsten, der hed Just Sidenborg Bertramsen From, var gift med Magdalene Dønnich.¹⁷⁷

Mandagen den 21. august 1752 blev skiftet holdt efter “hæderbårne salig Annike From højlærde salig hr. Hans Storms efterlevende fra Sønderup, ved hendes dødsfald, som skete 19. august.” Hun efterlod sig sønnen Just Storm, som ved registreringen opholdt sig hos sin farbror Anker Storm i København.

176. . www.Dansk Center for Byhistorie, Den digitale byport, indberetninger 1735, [borger nr. 23].

177. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie, bind 3.

Bohavet blev registreret og vurderet, og efterfølgende blev den afdødes søster jomfru From spurgt, om der var andet at angive, hvortil hun svarede, "at hendes salig søster havde overleveret til sin svoger hr. Wedseltoft udi Svallerup, da han sidst besøgte den salige kone i sin svaghed, udi blandt andet en kiste, hvori findes en guldkæde." Skiftet udsattes derefter til 30te dagen efter, hvor noget sølvtøj, nogle mønter og kontante penge og afdødes efterladte klæder blev registreret. Jomfru From fremlagde regninger på udlæg, hun havde haft samt købmands- og apotekerregning, hvorefter skiftet igen blev udsat.

20. oktober blev skifteretten sat efter salig madame Annike From salig hr. Hans Storms, for hendes eneste efterladte søn Just Storm, hvis beskikkede formynder velædle og højlærde magister Steen lover at udgive i henseende, at velædle sr. Anker Storm, kongelig majestæts toldskriver i København ikke selv, som født værge for sit embedes skyld kunne være nærværende. Efter afholdt auktion kunne boets værdi opgives til 559 rdl. 4 mark 13 sk. Derefter blev de allerede nævnte regninger, auktionsudgifter med mere sammentalt til 107 rdl. 4 mark 5½ sk., så der til arvingen Just Storm blev 452 rdl. 7½ sk. i arv efter hans mor.¹⁷⁸

785. SØREN PEDERSEN STORM, født i Egtved, døbt 5. april 1700, død i Svendborg 18. marts 1735. Gift senest 1730 med Cathrine Birgitte Nissen.

Barn:

< 1588. Nikolaj Nissen Storm, født omtrent 1731.

786. ANNE PEDERSDATTER STORM, født i Egtved, døbt 18. april 1701, død 1725. Gift med Mikkel Pedersen Engel, født i København 25. maj 1676, død i Nørre Nebel 8. maj 1741.

Anne Pedersdatter Storms mand Mikkel Pedersen Engel blev præst i Nørre Nebel og Lydum sogne. Der er kirkebogen ikke bevaret, men skifter efter begge ægtefæller eksisterer, og deri findes oplysningen om, hvornår de døde. Da Anne Pedersdatter Storm døde, efterlod hun sig en søn Peder på seks måneder, men han døde 15-16 år gammel to dage før faderen, så det blev Mikkel Pedersens Engels mor og søskende der arvede ham.¹⁷⁹

787. JENS PEDERSEN STORM, født i Egtved, døbt 27. juni 1702, død i Højen 14. juli 1768. Gift omtrent 1737 med Anne Marie Bruun, død 13. februar 1766.

Jens Pedersen Storm og hans hustru Anne Marie Bruun efterlod sig ikke livsarvinger, så der skulle skiftes og deles imellem deres respektive søskende.

Den 15. august 1768 indfandt skifteretten sig i Højen præstegård for at begære skifteforretning med boets åbning, registrering og vurdering med videre efter velædle, højlærde nu salige hr. Jens Storm, i sin tid provst over Jerlev-Slavs herreder og sognepræst til Højen og Jerlev menigheder, som den 14. juli forhen var ved døden bortkaldt, og efter de ved denne forretning nærværende arvingers beretning havde siden sin salig hustru madame Anna Marie Bruns forhen skete dødelige afgang siddet i uskiftet bo, hvilket udi ifølge et imellem de salige afdøde oprettet testamente, som skal findes i stervboet, skal deles imellem deres arvinger efter loven, hvilke arvinger blev angivet at være følgende på salig provst Storms side:

En broder, velædle og velbyrdige hr. Anker Storm, kongelige majestæts kammerråd og toldskriver ved toldkontoret i København.

Hans anden broder, hr. Hans Storm, forhen sognepræst til Sønderup i Sjælland, men død,

178. Tuse herreds gejstlige skifteprotokol 1752 21/8, fol. 329-332, 334-336, 348-349, 351-352, 358-359.

179. Erik Brejl: Gejstlige skifter, Vester Hornum herred, løbenr. 9 og 21.

hans tvende sønner monsr. Peder og Just Storm begge studenter og opholdende sig den første på Blågård ved København, og den anden for nærværende tid i Kalundborg.

Endnu en broder, salig hr. Søren Storm af Svendborg i Fyn, hans nærmeste efterladte søn og arving hr. Nikolaj Storm, doktor medicinæ på Kongsberg i Norge.

En søster, madame Karen Storm, i ægteskab med hr. Knud Storm i Egtved, hvilken bemeldte hr. Knud Storm var nærværende, såvel på sin egen, som på de i Sjælland værende arvinger, som efter deres tillagte fuldmagt i en skrivelse fra hr. kammerråd Storm i København af 30. juli blev i retten produceret.

Endnu er på salig provstens side en søster, madame Else Kirstine Storm, som i sin tid var i ægteskab med afgangne sognepræst hr. Bertram Højer i Gamst, som nu selv er død, hendes efterladte tvende børn monsr. Peder Højer, borger og farver i Vejle, der selv var nærværende ved denne forretning, og en datter Margrete Højer værende i Højen præstegård, for hvem hendes fornævnte broder blev indsat som tilsynsværge indtil videre, og indtil hendes overformynder får beskikket, som herefter skal være hendes formynder i salig hr. provst Storms sted, som til sin død havde haft hendes værgemål under hænder.

Brevet fra toldskriver Anker Storm til broderen indledtes med den sorg han følte ved at modtage brev om dødsfaldet, og fortsatte: "Havde det været Guds vilje, ville jeg ønske, at han endnu måtte haft levet nogle år længere, men siden hans helbred var borte, har vi alle årsag til at takke Gud, som gav ham en rolig og kristelig henfart og prise skaberen for den tid, han var her, og tillige at udbede os den nåde af Gud, at når vor tid er ude, som ikke længe kan vare, se da med samme hjerte, som han fuld af tro og tillid til Gud vor frelser, salig må hensove."

Desuden indeholdt det lange brev oplysning om, hvor de afdøde brødres børn befandt sig, at han havde skrevet til dem, og at han anmodede sin svoger Knud Storm i Egtved om at varetage sine, såvel som de fraværende nevøers interesser ved skiftet.

Af arvinger på salig provstindens side var ved forretningen tilstedeværende hr. Johannes Iversen Brun og hans broder monsr. Anders Brun, og blev velbemeldte hr. rådmænd Brun af skifteretten indsat som kurator og tilsynsværge for sine umyndige søskende.

Hr. Knud Storm erklærede, at så snart salig provsten den 14. juli ved døden var afdøjet, indfandt han sig som nærmeste provst tillige med sin søn hr. Anker Storm, adjungeret sognepræst til Egtved, sig i stervboet og i overværelse af hr. rådmænd Johannes Brun fra Fredericia på egne og samtlige salig provstinden arvingers vegne forrettede forseglingen, da bemeldte hr. rådmænd Brun til ydermere forsikring vedtrykte sit signet på de forseglede chatoller og gemmesteder. Derefter blev det kongeligt konfirmerede testamente, dateret Hirschholm Slot 15. juni 1742, skrevet ind i skifteprotokollen. Hvorefter registreringen blev indledt efter en af den afdøde udfærdiget specifikation, begyndende med obligationer. Den første på 345 rdl. 3 mark var udstedt af rådmænd Hans Såby i Kolding, og den næste på 300 rdl., et beløb Knud Storm havde lånt af afdøde. Flere borgere i Kolding Vejle, og Fredericia, møllere, degnen og andre godtfolk skyldte fra små beløb og op til 200 rdl. og 700 rdl. Søren Møller i Vingsted mølle havde udstedt en obligation på 1000 rdl. i 1762. Nogle af obligationsudstederne var som Knud Storm tillige arvinger, så det var et større udredningsarbejde, før de kunne få deres arv. Listen fortsatte med rede penge, her imellem en større samling mønter, en hel del smykker af guld og sølv, hvoraf nogle var forgyldte, de havde en samlet værdi på 74 rdl. 4 sk. En kaffekande med fad blev ligesom alt andet sølvtøj vejjet, og da den vejede over 76 lod, var den 35 rdl. 3 mark 4 sk. værd, en mælkekande var den næst tungeste og vejede 44 lod. Der var meget sølvtøj, og værdien var i alt 265 rdl. 1 mark 15 sk. Derefter fulgte en mængde ting af kobber, kedler, kar, lysestager og andet. Service af tin var der meget af, og det samme gjaldt kakkellovne og husgeråd af jern og blik. Mellem møblerne var talrige borde af forskellige slags, forgyldte læderstole, skabe og flere fine dragkister og chatoller,

senge og sengetøj. På væggene et spejl med forgyldt ramme, seks forgyldte lampetter, et barometer, toogtyve små stykker med glas for. Service af stentøj., blandt andet chokoladekopper, tekopper, tallerkener, skåle, en terrin, krus og spølkummer, glas, flasker bouteljer. De afdødes klæder og en mængde linned, lagner, duge og håndklæder blev vurderet ved de skuffemøbler og skabe, hvori de blev fundet.

Efter fire dages registrering blev skiftet udsat, så gårdens avlskarl med al flid i rette tid kunne få kornet, "præstegården tilhørende, høstet og indavlet, hvortil tiden nu var for hånden, dog at hver slags korn først, inden det føres hjem, rigtig tælles, således at derom siden kan have tilbørlig og tilforladelig efterretning ved nærmere skiftesamling, hvortil hr. Anker Storm og studiosus monsr. Jens Bruun, som forblev imidlertid nærværende i boet, lovede at ville være assisterlig med bedste tilsyn" Der kom næst Peder Andersen af Sturup sogn og by, og indleverede en obligation, hvorefter han skyldig var til boet 400 rdl., samt et skøde på hans gård, som blev vedlagt som sikkerhed for beløbet.

Skifteforhandlingerne blev forsinket af, at afdøde Jens Pedersen Storm havde været provst og dermed ansvarlig for provstiets regnskab, skifter, såvel som for enkeassen, og alt dette skulle efterses, inden boet kunne opgøres, og det fylder af den grund mange sider, og skiftet blev først sluttet den 17. maj 1770, for der var mange udestående fordringer, hvoraf flere blev regnet for at være usikre. Hvis man følger afkaldene fra provstindens arvinger, som er de mest enkle at gennemskue så blev arven, iberegnet de sikre udestående fordringer, på 2241 rdl. 1 mark 11 3/4 sk. til hendes arvinger, og det samme i arv til Jens Pedersen Storms arvinger, hvis afkald dog ser ud til at være for den del af arven, de senere modtog af endnu udestående fordringer flere år efter skiftets slutdato, og da nogle af arvingerne var døde inden da, var det afkald fra nogle af deres børn, som er at finde på samme side i skifteprotokollen, hvor de afkald, provstindens nevøer gav, er indskrevet. Kun på et arveafkald til boet efter Jens Pedersen Storm ses et større beløb, nemlig fra nevøen Nikolaj Storm i Kongsberg, som gav afkald for 696 rdl. 3 mark 7/16 sk., 8. januar 1770 N. N. Storm, men da han døde uden livsarvinger, var der ligeledes indskrevet afkald fra hans fætre Just Storm 7. juli 1772 og Peder Storm 3. oktober 1772.

Endelig gav hr. Knud Nielsen Storm, sognepræst for Egtved og Ørsted menigheder, også afkald, og han tilstod "herved at Johannes Iversen Bruun, rådmand i Fredericia, har til mig som befuldmægtiget for hr. kammerråd og toldskriver Storm i København og efter mig givne fuldmagt betalt den ved skiftets slutning efter salig afgangne Jens Storm forrige osv. 75 rdl. 5 mark 11 1/2 sk. som efter skiftetbrevets ommelding har således været merbemeldt hr. K. N. Storm overvist hvorfor jeg for samme fuldkommen kvitterer og afkald giver."¹⁸⁰

789. ANKER PEDERSEN STORM, født i Egtved, døbt 18. januar 1705, død i København, begravet i Trinitatis sogn 12. november 1778. Gift 16. i Trinitatis sogn oktober 1737 med Mette Kirstine Trap, født omtrent 1715, død i København 20. februar, begravet 27. februar 1742 i Trinitatis kirke.

Børn døbt i Trinitatis kirke:

1589. Talke Storm, døbt 2. juli 1738.

1590. Erik Jessen Storm, døbt 18. august 1740, død før februar 1742.

1591. Margrete Storm, døbt 31. september 1741, begravet 9. oktober 1749.

"Anker Storm, lakaj hos dronningen [meddeltes 1736] 2. april efter kongelig resolution, at han må få tildelt skrivertjensten ved Københavns toldbod"¹⁸¹ Anker Storms bestalling lyder:

180. LAV. Jerlev-Slavs herreders gejstlige skifteprotokol, fol. 390b, 448b-451a.

181. Rentekammeret, kgl. resolution, 1736 02.04. nr. 2211.(75-134) 1736.

“Vi C. sekstus gør alle vitterligt, at vi allernådigst har antaget og bestilt, så og hermed antager og bestiller Anker Storm til at være toldskriver ved vor toldbod udi vores kongelige residensstad København udi afgangne kammerråd Jacob Olsens sted. Thi skal han være os som sin absolutte og suveræne arvekonge og herre, efter der foruden hans allerunderdanigste pligt og skyldighed, lydig og huld og tro, vores og vores kongelige arvehouses gavn og bedste, med største flid søge, vide ramme, al den troskab, skade og fordrer, derimod af yderste magt og formåen, hindre forekomme og afværge, så og hvis han således til vores præjudice fornemme os straks uden nogen undskylden tilbørligen åbenbare og give til kende, særdeles anbeføede bestilling, trolig og flittig forestår og betjener, og udi alle måder rette sig efter vores toldordinans, såvel som hvis ham fra vores rentekammer, nuværende inspektører over told og konsumtionen, eller de som samme herefter vorder anfortroet på vore vegne og til vores tjenestes beoagtning, tid efter anden anbefalet vorder, og ellers udi andre måder sig således skikke og forholde, som det en ærlig toldskriver og tro tjener egner og bør, han og agter at svare og være bekendt. Så må han ikke, imidlertid han ved samme betjening forblive, i nogen måder understå enten selv eller ved andre eller ved noget fremmed navn, direkte eller indirekte at drive nogen købmandsskab eller handel, under hvad skel det end og være måtte, ej heller med nogen udi sådan handel interessere, under denne hans bestillings fortabelse og anden vedbørlig straf, for hvilken hans tjeneste vi allernådigst har bevilget ham at må nyde det, som ham udi vor kammerreglement tillagt er eller vorder. Hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette. Udgivet på vort slot Frederiksberg den 2. april Ao 1736.

Under vor kongelige hånd og segl. Christian Rex. H. F. Holstein, Borneman / P. Mule”.¹⁸² Anker Storms kone Mette Kirstine Trap var, da de blev gift 1737, enke efter assessor ved hofretten Erik Jessen, og Anker Storm blev stedfar til hendes datter Sofie Trap. Anker Storm og Mette Kirstine fik tre børn, inden hun døde, og da skulle det vise sig, at steddatteren indirekte blev til et virkeligt problem, da der skulle holdes skifte efter moderen.

“Anno 1742 den 20. februar blev, efter begæring af den kongelige toldskriver sr. Anker Storm, registreret og forseget efter hans i denne morgenstund ved døden afgangne hustru salig madame Mette Kirstine Trap.” Skiftet, der først blev afsluttet 17. september 1743, fylder lidt over 300 sider, som formedelst en udgift på 3 rdl. blev indbundet, forseget og underskrevet den 17. oktober 1743. Siderne er ikke nummereret, og består af skiftesagens akter. Først Mette Kirstine Traps bevilling til at sidde i uskiftet bo efter sin første mand, og tilladelse til at holde samfrændeskifte, hvis hun igen skulle giftes. Dernæst samfrændeskiftets ti sider, hvori det ses, at den endelige formue var opgjort til 4209 rdl. 1 mark 11 sk., som blev lige delt mellem mor og datter, som dog fik sin arv forhøjet til 2100 rdl., som blev forsikret i ejendommen med første prioritet. Det skifte blev underskrevet 30. september 1737 af hende selv, H. C. Stampe, som fuldmægtig for enkens farbror, sr. Cordt Trap i Ålborg, den afdøde Erik Jessens bror Jens Jessen og Anker Storm.

Når skiftet efter Mette Kirstine Trap fik et helt usædvanligt omfang, skyldes det især at Anker Storms steddatters formynder, præsten hr. Jens Jessen fra Udby ved Holbæk, var meget nidkær og mistroisk på sin myndlings vegne, og det var så galt til sidst, at skiftet først blev afgjort efter skifterettens votering med en beslutning, som nærmest var en dom.

Registrering og vurdering af løsøret blev overværet af Anker Storm på egne og børns vegne, og på steddatterens vegne var hr. Jens Jessens fuldmægtig hr. Reenberg til stede.

I sengekammeret et stort spejl med krone i en brun ramme, et indlagt ege skriverkontor,¹⁸³ et sølv kontor og en dragkiste på åben fod blev alle forseglede, men hvad det øvrige af løsøret angik, da indberettede enkemanden såvel som hr. Reenberg, at efter det første 1737 slut-

182. RA. Bestillingsprotokol, rentekammeret 303, 2212-123-124, 1679-1771, 4-1/1 1732 3/4 1750 s. 353-355.

183. Kontor, her i betydningen, skab til opbevaring af papirer, det samme som et tressur.

tede skifte derom gør yderligere forklaring, hvorefter et eftersyn fandt sted, dog blev efter enkemandens ønske en loftsdoor og portkammeret forseglede, for der fandtes det bedste af lintøj og løsøre. Enkelte møbler i de øvrige rum blev ligeledes forseglede. Skiftet blev genoptaget den 29. marts, og da mødte en prokurator på steddatterens værge hr. Jens Jessen, sognepræsts vegne, og seglene blev åbnet og vurderingen påbegyndt i det omtalte sengekammer, fortsat i mellemstuen, hjørnestuen, køkkenet, og alene der fyldte de mange vurderede kedler, potter, pander og andet adskillige sider.

Derefter kom turen til linnedet på loftet bestående af en utrolig mængde damask- og drejlsduge og servietter, håndklæder, lagner, gardiner og den afdødes linned og andre klæder i skabe og kister, også det fyldte mange sider. I amnestuen var der en vugge og andre møbler, kister og dragkister, og i en forseglede dragkiste i hjørnestuen lå der blandt andet et kristentøj af sølvmoiré med kniplinger, som var 40 rdl. værd, og i dragkisten var desuden flere af den afdødes adriener, skorter og andre klæder.

I sølvskabet fandtes en slet, dvs. glat, oval sølvskål, indeni zirforgyldt og udvendig med fire forgyldte knapper, ny prøve,¹⁸⁴ den vejede 84 lod 49 rdl., endvidere en stor kruset skål, gammel prøve 68 lod 34 rdl., 1 slet (dvs. glat) oval kaffe- og chokoladekande, en voksstabel vejede 31 lod, 18 rdl. samt sølvskeer, og en del andre ting af sølv. Der blev også registreret nogle juveler, en halstur (dvs. en halskæde) med 36 rosenstene 110 rdl., en hårnål 20 rdl., et par ørenringe 30 rdl., to braseletter 16 rdl., to diamantringe, den ene med syv stene, den anden unyttig, 14 rdl., en ravnåse indfattet i guld 5 rdl. og andre mindre smykker. Porcelæn og senge med indhold blev vurderet, og i et skab i sengekammerets væg var der en cantusse og flere af den afdødes klæder. Endnu et skab blev revideret og eftersat, og deri ikke befundet det ringeste, som stervboet til indtægt kunne beregnes, for deri var alene kvitterede regninger og familiebreve.

I kontoret i sengekammeret befandtes en del bancosedler og kurant, som sr. Storm angav at være af hans majestæts toldpenge, dernæst et gammelt lommeur 12 rdl., et stueur i lakeret futteral, som sr. Storm erklærede at stå i pant for hans majestæts told. Endelig blev sr. Storm af retten tilspurgt, om han videre havde at angive. Dertil ermeldte sr. Storm svarede, at han til næste session, som han udbad sig, så snart gården var blevet vurderet, ville tilkendegive, hvad ydermere boet til indtægt og den udestående gæld kan være at beregne. En panteobligation på 1400 rdl., boet tilhørende, befindes i det kongelige rentekammer, som da tillige til indtægt skal vorde anmeldt, forresten erklærede han denne gang ikke at vide videre uangivet.

Skiftet blev genoptaget den 18. maj 1742, hvor skifteforvalteren overleverede til protokollen det højlovlige rentekammercollegie missive, dateret 5. maj 1742, som denne forretning indføres og tegnes litra B. Således lydende: Velædle hr. assessor- og borgeretspræsident. Angående assessors gjorte forespørgsel med skrivelsen af gårds dato, om der måtte have nogen kongelig fordring til den kongelige toldskriver ved Københavns toldkammer Anker Storm, hvilken efter hans afdøde hustru nu er under skifterettens behandling, da meldes derom herved til efterretning, at hans regnskaber til 1738 års udgang er af hans kongelige majestæt allernådigst blevet kvitterede, antegnelserne i regnskabet pro anno 1739 decideret, og den derefter udstedte beregning betalt 1740. Årsregnskabs antegnelser beroende på indlevering med erklæring, som med første forventes, samt 1741 års regnskaber indleder og nu under revision, hans halve oppebørsler efter ekstrakten er bevist at være til sidst forløbne april måneds udgang udi kassen erlagt, og har han ellers i stedet for kautions for sine oppebørsler stillet kammeret til forsikring 2de hans her i staden havende ejendomme, overladende det øvrige på lovlig måde at behandle.

Anker Storm fremlagde derefter en beregning over sin og salig afgangne hustrus fælles stervboes tilstand, således befundet at være som følger: Gården var blevet vurderet af to

184. Ny prøve, sølvstøjt mærket prøvesølv, lødighedsmærke, svarende til mærkningen 13 lod.

håndværksmestre til 5450 rdl., løsoret til 1959 rdl. 4 mark 4 sk. Dertil kom en af en vognmand på Vandkunsten udstedt panteobligation på 1400 rdl. og et lån til den afdødes bror sr. Lorents Trap i Lybæk på 1200 rdl. Et halvt års huslejeindtægt af gården på 180 rdl. En regning, som var godkendt af den skyldige, som efter Storms eftergivelse af renter og andet blev på 197 rdl. 3 mark, så boets indtægt blev på 10387 rdl. 1 mark 4 sk.

Derefter gjorde han rede for udgifterne: "Min steddatters arvekapital efter hendes salig fader, som med første rettighed i min gård er prioriteret, 2100 rdl." En til skifteretten indleveret vekselobligation på 1025 rdl. og en konsumtionsskriver Lorents Jessen ihændehavende obligation på 850 rdl., Anker Storms salig kones begravelse med specificeret bilagte regninger, "kostede mig 428 rdl. 5 mark 6 sk. Mit prætenderede vederlag herimod 400 rdl. Udgifstens summa 4803 rdl. 5 mark 6 sk. Reserverende mig, hvad videre kunne opdages stervboet vedkommende København. den 26. maj Ao 1742."

Vurderingen af ejendommen, en gård på hjørnet af Frederiksborggade og Rosenborggade blev ligeledes afskrevet i skiftet, og tages med her i forkortet form, da den siger meget om, hvordan bedrestillede folk i København boede: Gårdhuset ud til Frederiksborggade bestod af syv grundmurede fag, to etager højt med en kvist over tre fag, den anden fløj ud til Rosenborggade er ti grundmurede fag ligeledes 2 etager højt.

Under huset var to lejekældre ud til Frederiksborggade, nedgangen til den nordre kælder er fra bemeldte gade til en afdelt forstue, med bare vægge, gulve af fliser, og derved en stue på to fag, hvori der står en bilæggerovn tre skruer høj på muret fod, også der var bare vægge, og gulvet var af brædder. Derved var to små afdelte kamre, derhos et køkken med en åben skorsten, bare vægge med to hylder og gulv af mursten.

Nedgangen til hjørnekælderen var ligeledes fra Frederiksborggade til en forstuegang, derved er en stue på to fag og i samme stue en bilæggerovn og bagved et køkken med åben skorsten og gulv af mursten, desuden et bryggers med åben skorsten og en stor indmuret kobberkedel samt endnu to kamre, det ene med bilæggerovn, alle disse rum havde bare vægge, og nogle enkelte var med brædegulve, men de fleste havde murstensgulv. Nedgangen til de sidstnævnte var fra gården. Til Rosenborggade var ligeledes en kælder, nedgangen dertil arr fra porten til et indrettet køkken på tre fag, hvori der stod en åben skorsten, derved var to afdelte kamre med bare vægge og gulve af mursten.

Indkørslen til gården var af en port fra Rosenborggade, og i porten var der opgang til logementerne på en italiensk trappe. Her var en stue til Rosenborggade på to fag, vægge med paneler efter vinduernes højde, resten betrukket med voksdug. Loftet var gipset og gulvet af brædder. Hernæst var en stue på tre fag med en vindovn med jernfod, tromle, rør og dør, og der var brædegulv, paneler og vægbeklædning på samme måde. Ud til gården var der en stue på tre fag med vindovn og brædegulv, men der var væggene over panelerne beklædt med tapet. I den anden side af porten var der også en italiensk trappe op til forstuegangen, og der var et lille kammer ved en hjørnestue på tre fag og en stue på to fag, begge med vindovn, paneler, tapet og plankegulv. Endnu en stue og et kammer, som var ud til gården, havde bare vægge, men ellers var der panel og voksdug, og alle rum havde gipsloft. En opgang fra gården til en forstue med flisegulv og en åben skorsten, som hvilede på en jernstang, en retterbænk med skabe under, fem reoler og tre hylder på væggen, et nagelfast skab i murens binding og derved et spisekammer.

Over porten var der et kammer med en vindovn. Dernæst en sal på tre fag ud mod Rosenborggade, hvor der var paneler med malet lærred over, to kamre, det ene med panel, det andet, som var ud mod gården, havde dog bare vægge. I salen og det første kammer var der vindovne, og alle steder gipsloft og brædegulv. Over portrummet var et stort loftrum og et kammer med opgang fra den italienske trappe. I det store rum var der vindovn, også der var paneler med voksdug over, gipslofter og gulv henholdsvis af planker og brædder. Desuden var der en forstuegang, hvorfra der åbenbart var adgang til en hjørnesal på tre fag

med panel og uldent tapet, endnu en sal på fire fag med paneler, så en lille sal på to fag ud mod gården med panel og malet lærred, i de rum var der i alt tre vindovne, dernæst var der et lille kammer på to fag med kamin, paneler og to skabe. I kvisten ovenover var et kammer på to fag, hvor der også var en vindovn, men der var bare vægge og det samme var der i et kammer. Alle steder med gipset loft og gulve af enten brædder eller planker. På hver side af kvisten var der ud til gården en åben gang, formodentlig en svalegang med en opstående vinde med udligger, tov og krog, og derover var loftet med hanebjælker og opgang ad en trappestige. Bemeldte hus og tag var i god stand.

Dermed var det ikke gjort, for ud til Rosenborggade var der endnu en bygning på fem fag grundmur og med bindingsværk til gården. Den var en etage høj, og der var en stor kælder under det ganske hus. Over de to fag, var der et lille kammer, resten var indrettet til remiser, hvorover der var et stort loft med opgang ad en stige.

Desuden var der i gården en træbygning på 30 alen med grundmur. Den var to etager høj og havde to kviste hver på et fag, derunder var der to remiser og trappegang til de øverste værelser. Og der var stald til syv heste med spiltov, krybber og hække, og ved siden af endnu en stald til fem heste. Over remiserne var der et kammer på to fag, med åben kamin, bare vægge og brædegulv samt to afdelinger til hø og havre og med høløft over.

I endnu en lille nybygning på fem fag mur- og bindingsværk, som også var to etager høj, var der indrettet rullekammer og remiser, og der var et vedkammer delt i to parter. Derved var et teglhængt lokum. Til fornævnte hus var et temmelig stort gårdsrum, som var brolagt, hvori det ferske pumpevand stod med behørig opstander og jern pumperedskab. I gården var der et vaskeskur belagt med brædder og med fire fag plankeværk, og i nok en lille baggård var der brolægning og et plankeværk på tre fag. Nok fandtes ved gården en liden håndsprøjte, en brandstige, en brandhage og ti brandspande. Forbemeldte gård med de forhen specificerede mur- og nagelfaste pertinentier kan efter itzige tiders huskøb takseres og vurderes til skiftets efterretning for 5450 rdl. kurant.

Så kan man undre sig over, hvad i alverden så lille en familie skulle med al den plads. Det var der dog forklaring på, for det var ganske almindeligt at Københavns gårde og huse var fyldt til bristepunktet, da det var helt almindeligt at have indtægt af at leje det ud, man ikke selv beboede, og det er tydeligt, at der i ejendommen var flere køkkener, så der var plads til mere end en familie. Et andet sted i skiftet nævnes, at der var seksten kakkellovne, og de mange vindovne, der nævnes i vurderingen, var med behørlige tromler, rør og døre, og de og nogle af bilæggerovnene var tre skruer høje, altså flere etager høje.

I dette tilfælde var en stor del af gården også lejet ud, og steddatterens emsige formynder efterlyste da også lejeindtægt fra to kældermænd i et af sine mange indlæg. Næsten hele gården var også lejet ud, men dog kun til en lejer, og lejekontrakten blev afskrevet til skiftet: "I Jesu navn haver vi underskrevne med hinanden sluttet og indgået efterfølgende lejekontrakt. Jeg Niels Palmstierna, kongelig svenske envoye¹⁸⁵ her ved det kongelige danske hof, lover og forbinder mig årligen til husleje at betale til kongelig majestæts toldskriver sr. Anker Storm her i København den summa 300 rdl., hver rdl. til 96 sk. god dansk kurant mønt, og det udi 2de terminer, nemlig til påske 150 rdl. og til Michaeli 150 rdl., hvilket skal tage sin begyndelse fra sidst afvigte nytårs dag 1740, og så fremdeles, dog at jeg til førstkommande påske ej betaler mere end som for et kvartal, som er 75 rdl.

Jeg Anker Storm derimod lover og tilsiger, at afstå og bortleje til højstbemeldte kongelig svenske envoye, højvelbårne hr. Niels Palmstierna, efterskrevne logementer her udi min iboende gård, nemlig:

1. Udi hjørnehuset liggende ud til Frederiksborggade i anden etage fem værelser med store

185. Envoye gesandt af anden rangklasse.

- og små samt udi kvisten ovenover tvende kamre, og næst op til et afdelt loftrum.
2. Porthus længden til Rosenborggade med begge etager, oven og under, hvor udi befindes ni værelser, et stort loftrum, et køkken udi kælderens med hofølgende spisekammer, og et dermed aparte ditto, en "gevelbt" (hvælvet) vinkælder, en vognremise til 3de vogne, og med en detaljeret beskrivelse af rummenes indretning.
 3. Udi baghuset et kammer med åben kamin, stald til fem heste med et afdelt kammer til kusken, et havre loft derover, og det store loftrum til hø og halm, det store vedkammer til brændevad, efterfulgt af en nærmere beskrivelse af indretningen.
 4. Udi den store gård fælles rum og fersk pumpevand, dog så vidt at mine små kreaturer ej der må indlades, men skal forblive udi den lille baggård. Det foranførte må og kan høj velbemeldte hr. envoye til sit brug betjene sig af så længe, som han her skulle forblive, og jeg som ejer af huset vorder, dog ingen forandring derved at foretage, uden hvad som husvårten kan tillade.

"Herimod jeg Niels Palmstierna lover og forsikrer: At ovenmeldte, som til min tjeneste er overladt, skal af alle mine forsynlig vorde medhandlet, og hvis så sker, at noget deraf formedelst utilbørlig medfart, anden forseelse skulle vorde beskadiget, da forbinder jeg mig at erstatte den eragtede skade" Hertil kom yderligere 3 punkter blandt andet med vigtige forsikringer med vedligeholdelse og rensning af kakkellovne og skorstene. Desuden en aftale om at holde gård og gade rene og fri for heste- og husdyrgødning, samt lejerens andel af betalingen for at tænde og vedligeholde den udendørs belysning om vinteren.

"Så forsikrer vi hinanden at tilholde vore domestikker, at ingen af dem enten udi stalden, på høløfterne, udi brænde- eller kulhusene, må have eller gå med tændt lys, med mindre det er sat udi en tæt lygte og vel forvaret, ej heller må nogen med tobakspiber udi fornævnte steder, eller og udi senge, om end skønt der kunne være hytte over, findes at ryge tobak, hvorimod vi selv på begge sider vil sætte husstraf, så vi næst Guds nådige hjælp og forsyn kan holde hinanden uden fare og skade". Efterfulgt af nærmere betingelser for opsigelse af lejemålet Underskrevet København den 29. marts anno 1740.

Imidlertid viste der sig ikke at være plads nok til den svenske gesandt, for 1742 blev lejekontrakten udvidet med næsten hele resten af ejendommen, hvorfor velbårne hr. envoye von Palmstierna årligt skulle betale 60 rdl. dansk kurant mønt. Tilføjelsen til kontrakten blev underskrevet den 14. januar 1742. Altså kort tid før Mette Kirstine Traps død, så hun har formodentlig allerede da været syg i nogen tid.

På et møde i skifteretten den 16. juni blev af steddatterens formynders prokurator fremlagt en lang skrivelse på tretten punkter, hvormed hr. Jens Jessen gav sin utilfredshed med skiftesagens hidtidige forløb til kende. Han mente for det første, at de i registreringen anførte bancosedler og kurant mønt, var en uberegnet sum, som var angivet at være toldpenge, men da han som formynder kunne være i tvivl, ønskede han bevis for rigtigheden, for det kunne ikke være ret, at der ikke var midler i boet til husholdningen. For det andet var toldskriverens løn i det mindste fra nytår ikke i ringeste måde ført til indtægt. For det tredje forlangte han oplysning om, hvornår hr. Storms salig far var død, for hvis det havde været førend salig madame Storms død, så skulle noget af den arv gå til steddatteren gennem hendes mor.

Ved registreringen var den salig kones gangklæder forud ansat til 230 rdl., som til boets masse blev beregnet. Da havde han forventet, at de skulle deles udi tre lige lodder med en tredjedel til hver af døtrene, og "da det er bekendt, at hr. toldskriverens omstændigheder ej har forringet boet, formodes det, at han af faderlig kærlighed tillægger løsørets vurdering 300 rdl." For det femte ønskede han som barnets nærmeste slægtning at tage hende til sig, og han opremsede flere forskellige lovparagraffer og artikler for at understøtte sit ønske. Og derfor ønskede han for det sjette, at hr. Storm, til erstatning for den af ham til steddatteren ved samfrændeskiftet lovede "bryllupskost", ville tillægge hende 100 rdl. istedetfor.

Han anmærkede også, at der ikke var tilskrevet renteindtægt af sr. Lorents Traps panteobligation, som var uden dato, og som punkt otte “fortrydeligt er det, at jeg som formynder skal bryde mig med boets indtægter, blandt hvilke kælderlejen af gården, ej engang er anmeldt kældermanden”. Han burde møde med sine kvitteringer, og envoyeens kontrakt burde efterses. “De 400 rdl. imod salig madame Storms begravelse kan ingenlunde bifaldes, da hendes begravelse er hende med lige summa givet ved forrige skifte,” og den til udgift førte vekselobligation på 1025 rdl., mente han behøvede nærmere forklaring om, hvorfor en sådan sum penge var optaget, “alene helst boet forhen ej stak i nogen gæld eller var med købmandsskab engageret, hvortil sådan kredit behøvedes”, ligeså den obligation på 850 rdl., hvorom han forlangte nærmere oplysning. Ligeledes var han utilfreds med, at gården var takseret for 5450 rdl., “da som det er bekendt for alle, at Didrik Munk har budt 6600 rdl. for den og desuden en diskretion til salig madame Storm på 50 dukater”, så han havde virkelig formodet, at hr. Storm nu havde gjort takseringen komplet til 6000 rdl., hvorfor den kautionssum, den er udlagt for til kongen, måtte observeres, om den svarede til denne vurdering, og hvis ikke den gjorde, skulle gården omvurderes.

Endelig fandt han det betænkeligt, at hr. toldskriveren foregav, at han i juli næstkommende agter sig til Jylland før skiftets afgørelse, og han forlangte sin brordatter overleveret, dels da han ikke ville betro hende i tjenestefolkenes hænder, og dels ville han have et overslag over hendes gang- og linklæder, og at hr. Storm skulle “stille kaution for dette barns arvemidler, som nu så ungefær ses, hvad vil blive, helst som det er ubekendt, hvad fare og forandring hans bo, så vel som hans person kan blive underkastet.” Som et PS. gjorde han opmærksom på at stervboet havde et begravelsessted, nr. 7 i den mellemste gang op til mandsstolene i Trinitatis kirke, hvis værdi han tilsyneladende mente skulle føres til indtægt.

Efter nogen tid svarede Anker Storm, “hr. Jessen har vel af forretningen set, at jeg ved forseglingen udtog og anmeldte 60 rdl. stervboet tilhørende, videre at de forefundne penge var ikke stervboets men kongens, hvad ellers hr. Jessen herom har behaget at skrive, skal være gratis skrevet, og for således med denne erklæring at være fornøjet, og dølge den fattede mistanke hos sig selv”. Han fortsætter med, at han i det foreløbige overslag ikke havde ført sin løn til indtægt, da den var lavere end tjenestefolkenes, som derfor ikke var ført til udgift.

“Siden hr. Jessen om min faders død ikke vil tro mine relationer, og i den post bruger eftertænkelige ord, havde jeg årsag at henvise ham med at besørge selv det forlangte bevis føjelig, [men] såvel i dette som alt andet følger den her, og en attest fra Egtved om faderens dødsdag findes da også afskrevet i skiftet. Desuden svarede han også på, hvad han havde lovet steddatteren. Manglende opgivelse af renter, “som Lorents Trap i Lybæk var skyldig”, er forårsaget af, “at jeg ikke har nydt nogen rente, og at hans egne udgiftsrenter var større end indtægtsrenteme”. Med hensyn til lejeindtægterne da bemærkede Storm, at envoyeens kontrakt allerede var indleveret den 16. maj, og at den ene kældermand var død, og han ikke havde fået nogen leje. Den anden kældermand var fattig, og at han havde leveret malt og fint brød til husholdningen og dermed betalt sin leje.

“De 400 rdl., som min salig hustru til vederlag ved forrige skifte blev tillagt, er jo indgået i boets masse, og nu igen frataget, er det da ikke med al billighed og imod lovens pag. 689 at deportere mig min underlæg. Ellers dersom han nøje ville efterse boets kredit, ser han, hvor de såkaldte mægtige summer er anvendte, thi han ved jo meget vel, at boet stak udi en temmelig gæld efter hans salig broder, som klarligen ses af skiftebrevet, så hr. Jessen i den post [taler] tvært imod sit bedre vidende. Hr. Jessen begriber vel, at der er stor forskel på, hvad Munk som en ekstraordinær liebhaver har budt for min gård, og hvad den nu kan vurderes for, i fald den nødvendigvis ved auktion skulle bortsælges. Vil han på egen bekostning lade den omvurdere, står det ham frit for, men ingenlunde på min”.

Anker Storms rejse til Jylland var “Gud ske lov lykkelig og vel fuldendt”, så den krævede kaution bortfaldt derved af sig selv, men den kunne “her meget vel haft været sparet, og

sådan forsigtighed reserveret til andre.” Begravelsen i Trinitatis kirke mente han ikke havde nogen værdi, for der “er kun alene rum til 2de lig, som er opfyldt.”

“Til slutning for at vise jeg ikke intenderer at vil formene mine børn samt engang at komme til skiftets slutning, erbyder jeg mig at komplettere et hvert barns summa til 1100 rdl., som ellers ikkun kan tilkomme ungefær 900 rdl., og derfor holde [dem] fri for rettens gebyr samt for, hvad jeg allerede siden min salig hustrus død har betalt og herefter kan opdages min tjeneste vedkommende, med reservation, at ifald det skulle fejle med god betaling på Lorents Traps gæld, den da pro kvota vorder dekoreret, men dersom hr. Jessen endnu engang fremkommer med videre unyttige vidtløftigheder, frafalder jeg dette mit bud, og fremstiller til lovlig forhandling og decision. København 3. november 1742, ærbødige tjener A. Storm.”

Derved blev det dog ikke, for hr. Jens Jessen blev ved med ikke mindre end to gange at indsende ligeså lange skrivelser som den første. Han forsøgte endog at kaste mistanke på Anker Storm med hensyn til, hvad han kunne have givet sin salig bror hr. Hans Pedersen Storm, og skiftet blev udsat den ene gang efter den anden.

Det var kun toldskriver Storm, der var til stede til et berammet møde i skifteretten den 3. maj 1743, og da blev afsagt følgende: “Udi stervboet efter Mette Kirstine Trap, hr. toldskriver Storms afgang hustru, er adskillige poster mellem hans velærværdighed hr. Jessen og bemeldte hr. toldskriver blevet ventilerede, hvilken endelig til skifterettens decision er blevet indladt, som da bliver postvis at kende,” hvorefter der blev afsagt en beslutning, ja nærmest en dom, hvori langt de fleste af hr. Jessens påstande henfaldt. Nogle ting, her imellem et stueur, som var i pant for toldpenge, noget lærred og gravstedet i Trinitatis, skulle dog vurderes skiftet til indtægt. Hr. Jessen havde ment, at det ikke kunne være rigtigt, at Anker Storm i sin beregning havde tillagt sig selv 400 rdl. lige ved udgiften til hans salig hustrus begravelse, når begravelse var blevet hende tillagt i det første skifte. “Thi det hr. Jessen formener, at hans myndling ikke kan kontribuere til enkemandens begravelses vederlag, eftersom det var for hende at bekoste 3de forældres begravelse, da kunne retten ej billige sådan hr. Jessens påstand, efter som loven uden nogen slags distinktion byder, at den efterlevende skal nyde vederlag imod den afdødes begravelsesomkostning.” Og man fandt ikke, at Anker Storm var pligtig til at yde steddatteren bryllupskost på grundlag af et løst afgivet løfte ved skiftet efter hendes far.

Til den afgørelse erklærede Storm, “at endskønt ham ved denne decision i adskillige måder var sket fornærmelse”, og selvom han følte sig beføjet til at klage derover, så dog alene for at komme i rolighed og få ende på skiftet, ville han lade det derved for sin del være, imod at hr. Jessen ligeledes ej giver sig [til] samme at appellere, og tillader, at skiftet uden længere ophold til repartition og endelig slutning efter decisionen straks vorder optaget,” og for at vise hr. Jessen, hvor lidt han agtede hans beskyldninger og urimeligheder, så havde det ikke “udslukket hans kærlighed for barnet, som han for hendes salig moders skyld, uagtet alle de hr. Jessens brugte ophævelser og besynderlige inventioner, som havde forvoldt ham irritation og fortrydelse, som dog det uskyldige barn ej bør undgælde.” Såfremt hr. Jessen ville lade sig nøje med skifterettens afgørelse og blive enig med ham om skiftets slutning uden videre udsættelse og forhaling, ville han af sin lod efter det tidligere gjorte løfte forøge sin steddatters ved dette skifte faldne mødrene arv lige med hans egne børn til 1100 rdl. fyldest, endskønt hende efter boets tilstand med gæld, besværing og skifteomkostninger, ikke nær så meget kunne tilkomme, og han ville desuden skænke hende 100 rdl. til bryllupskost, om og når hun oplever den dag at komme i ægteskab, og han ville desuden give hende to klædninger, når hun i fremtiden det kunne behøve og meget mere. Hvoraf det skønnes, “at Storm i så måde viser al den affektion og godhed imod hans steddatter, som af en kødelig far kunne prætenderes, ja mere end alle hr. Jessens påfund har kunnet tilvejebringe.”

Men han, hvis hr. Jessen desuagtet ville fremture, så ville han trække sine tilbud tilbage og reservere sig sin fulde ret til at påanke såvel skifterettens afgørelse, som "og hans ret og tiltale til hr. Jessen for al hans brugte omgang og adfærd ved dette skifte vedbørlig reparation og satisfication ubehindret og upræjudiceret af alle forbemeldte mindelige tilbud i alle optænkelige måder." Monsr. Sonne, som af retten var beskikket til at være tilsynsværge for Anker Storms børn accepterede dennes tilbud og ønskede jo før jo hellere skiftet sluttet.

Hr. Jessen fremførte ved det efterfølgende møde, at det hr. Storm havde tilbudt, manglede en beregning, for efter hans skøn var tilbudet ikkun 27 rdl. 4 mark 11 sk. højere, end det skifteretten havde afgjort. Ikke desto mindre ville han gerne ud af den vidtløftige kommission, i fald myndlingen fra denne tid kunne nyde den af [det tilbudte] voksende rente, så ville han nedlægge den ganske sag og frafalde sin myndlings præentioner. Derved blev det, og den 28. juni 1743 blev Anker Storms og hr. Jens Jessens forlig fremlagt i skifteretten.

Endelig den 17. oktober kunne der gøres regnskab for boets indtægter og udgifter. Heri indgik både visse og uvisse midler, idet en af debitorerne monsr. Lorentz Trap i Lybæk i mellemtiden var død, og det ikke var muligt at få nærmere oplysning om fordringens stilling.

Boets sikre indtægt og formue udgjorde 10782 rdl. 3 mark 11 sk. og den uvisse 1397 rdl. 3 mark, som tilsammen var 12180 rdl. 11 sk. Derimod var boets gæld og besværing 5528 rdl. 5 mark 9 sk. Til deling blev således 5253 rdl. 4 mark 2 sk. Heraf tilfalder af den visse formue velædle hr. toldskriver Anker Storm det halve, som er 2626 rdl. 5 mark 1 sk. og halvparten af den uvisse tilstående gæld 698 rdl. 4 mark 8 sk.

Det andet halve boes visse og beholdne midler deles udi tre søsterlodder og falder på hver i arv efter deling 875 rdl. 3 mark 11 sk. og af den uvisse 232 rdl. 3 mark 3 sk. Er 1108 rdl. 3 mark 8 sk. Steddatteren Sofie Eriksdatter Jessen tilfalder således en søsterlod og endnu for at komplettere til 1200 rdl. efter løfte 91 rdl. 2 mark 13 sk.



Sidste forseglede og underskrevne side af det indbundne skifte efter Mette Kirstine Trap 1743.

Datteren jomfru Talke Storms tilfaldne arv efter delingen 875 rdl. 3 mark 11 sk. Hertil faderen lagde af sin egen hovedlod i stedetfor det uvisse 224 rdl. 2 mark 5 sk., og for hendes

søster jomfru Margrete Storm ligeledes, så de hver især fik 1100 rdl. i mødrene arv. Skiftet blev omsider forsegle og underskrevet den 17. oktober 1743, men først endelig udgivet efter indbindingen en måned senere.¹⁸⁶

790. KAREN PEDERSDATTER STORM, født i Egtved, døbt 26. februar 1708, død 17. februar 1775. Gift 31. oktober 1733 med Knud Nielsen Storm, født 4. januar 1704 på Alrø, død i Egtved 19. april 1774.

Børn:

- < 1592. Margrete Knudsdatter Storm, døbt 8. september 1734.
- 1593. Peder Knudsen Storm, døbt 30. september 1735.
- < 1594. Anker Knudsen Storm, døbt 12. december 1737.
- < 1595. Niels Knudsen Storm, født omtrent 1738, konfirmeret 1754.
- 1596. Johanne Knudsdatter Storm, døbt 20. januar, begravet 20. maj 1740.
- 1597. Inger Kirstine Knudsdatter, døbt 1. marts, begravet 8. juni 1741.
- < 1598. Jens Knudsen Storm, døbt 21. december 1742.
- < 1599. Johanne Knudsdatter Storm, født 1. maj 1745.
- < 1600. Anne Knudsdatter Storm, døbt 27. oktober 1746.
- 1601. Marie Knudsdatter Storm, døbt 25. juni 1748.

Da Knud Nielsen Storm overtog præstegården i Egtved, var den i så dårlig stand, at han blev nødt til at bygge et nyt stuehus, og det samme gjaldt for nogle af gårdens andre bygninger.

Ved faderens begravelse 1774 skrev Anker Knudsen Storm i kirkebogen: "Onsdagen den 27. april gjort tjeneste over salig provst hr. Knud Storm i Egtved 72 år, 3 måneder og 13 dage gammel. Er født på Alrø ved Horsens 1702, fader Niels Jørgensen, moder Marie. Hjemme til i fjerde år, snart tog salig moster Karen gift med en islandsk købmand, som holdt (hjælp) ham frem. Så længe hun levede, sørgede hun for hans kristelige opdragelse, og efter hendes død kom han i hr. borgmesters hus, som holdt ham i Horsens latinske skole, hvorfra han blev dimitteret, og siden efter sin eksamen ved universitetet opholdt sig nogen tid hos sin fætter salig provst Storm i (Højen), hvorfra han ved Guds forsyn er kaldet til præst i Egtved år 1733, og kommen var i ægteskab med sin efterladte dybt [sørgende] enke provstinde Karen Pedersdatter Storm, af Gud velsignet i 41 år med 12 børn, 6 sønner og 6 døtre, af hvilke 2 sønner og 2 døtre døde. Blev (kreeret) til provst 1768. I sin alderdom opladt brødet til sin søn, og satte sig i enkesædet skrøbelig i nogle år. Syg torsdagen den 14. april og døde før afvigte tirsdag kl. henimod 9 formiddag, som var den 19. april".

Om sin mors begravelse skrev Anker Knudsen Storm 1775: "Tirsdagen den 28. februar gjort tjeneste over provstinde Karen Storm af Egtved født, 1708, og døbt dom. qvadragesima. Fader mag. Peder Storm, moder Margrete Sørensdatter begge, døde. Hun har over år og dag været syg og sengeliggende 8te dages tid før sin død. Hun døde fredagen den 17. februar formiddag kl. 7, 67 år gammel.¹⁸⁷

På anmodning fra hr. Anker Storm mødte den gejstlige skifteret op i stervboet efter afgangne Knud Storm, forhen provst over Jerlev Slavs herreder den [20. februar 1774] for at registrere og forsegle boet efter bemeldte salig [hr. provsten], som ved døden er bortkaldt i går den 19. hujus, ved forretningen var nærværende enken, provstinde Karen Pedersdatter tillige med velbemeldte hr. Anker Storm, og blev da i overværelse af to vidner forrettet, som følger. Man begyndte i den salig mands studerekammer med at forsegle to chatoller med dokumenter og et stort skab med bøger.

186. RA. Privatarkiver. Storm, Mette Christine, f. Trap, nr. 6401.

187. Egtved kirkes begravelsesbog 1768-89.

Et sølvskrin med indhold blev registeret i dagligstuen, deri var en terrin med låg, en kaffekande med fad, en thepotte med fad, to thedåser, to sukkerbøsser, to sukkerskåle og en sukkerklemme, en sølv spølkumme, to saltkar, en peberdåse, en smørskål, et sølvbæger, 24 spiseskeer og en potageske, ti små teskeer, et par lysestager og to små lysestager med en lysesaks ved hver, en flødeske, en gammel sølvske med vredet skaft, hvilket sølvtøj blev jomfru Maria Storm efter forlangende overleveret, såsom samme behøvedes til forestående begravelsesfærd. Derefter fortsattes med to borde, et rundt og et firkantet, et spejl med forgyldt ramme, et stueur i futteral, en lænestol og seks små stole samt en bilæggerovn. Ligeledes blev en del møbler registreret både i den store stue og i søndre gæstekammer, i det nordre kammer, i køkkenet, bryggershuset og i dernæst dyrene i gården.

Skiftet blev genoptaget den 18. maj 1774, og da blev arvingerne nævnt, nemlig den salig afdødes efterladte enke, velædle provstinde Karen Pedersdatter Storm, og deres med hinanden i ægteskab sammen avlede børn, hr. Anker Storm, sognepræst til Egtved og Ødsted menigheder, som var nærværende, hr. Jens Storm, succederende sognepræst til Smidstrup og Skellerup, som selv var til stede, Peder Storm, kongelig beskikket landmåler, som og var mødt, Margrete Storm i ægteskab med velbemeldte hr. Friis, sognepræst i [Hjarup og Vamdrup], velædle madame Anna Storm i ægteskab med velærværdige hr. Bisted i Vorbasse, velædle jomfru Johanna Storm, opholdende sig hos sin morbror, kammeråd Storm i København, for hvem den ældste bror hr. Anker Storm er formynder efter loven, velædle jomfru Maria Storm, som er hjemme hos sin mor, for hende skulle broderen velbemeldte hr. Jens Storm være formynder, og da han fremstillede velærværdige hr. Bisted i Vorbasse for sig som kautionist, indtil Jens Storm bliver bosiddende, endnu en bror, navnlig Niels Storm, som for nogle år siden er rejst til Skt. Croix i Vestindien, "som ikke vides om er levende eller død."

Samme dag blev et forseglede indlagt chatol åbnet, og en del mønter af forskellig slags vurderet. Foruden dem var der også nogle smykker, en lille ægte diamant, som var indfattet i sølv, et par små hvide banderoler med guldmaller, et gammelt engelsk lommeur af sølv. I en lille rund æske fandtes et par armbånd med ravstene, og endnu et af samme slags. Den salig mands portræt "en miniature", en aflang æske med et par øren gehæng af rød carneol indfattet i guld, et lille mikroskop, et forstørrelsesglas, en guldvægt med behørlige lodder, samt en prøvesten, et glas vandprøver, en kikkert. I den tredje skuffe på højre side fandtes en del glas med medikamenter og adskilligt andet, den fjerde skuffe var tom, mens den femte indeholdt en magnet, en tommestok, en glaskugle, en malmhammer, en snustobaksdåse og adskillige småting. De fleste af skufferne i den anden side var fyldt med papirer, men der var også et futteral med rageknive, en oliesten, et sølv pibe tøj, en stang rød lak og nogle småting.

Nogle af de nævnte ting siger måske lidt om den afdødes fritidsinteresser, og der var andre lignende småting i et chatol i den mellemste stue, ting man nok kan undre sig over. I nogle skuffer var der smykker, en guldkæde, som var 80 rdl. værd, et par guldknapper og to par emaljerede gulddupper. Endvidere var der sko- og knæspænder og fire skjorteknapper af sølv, en messingpen, en ditto af blyant, et par briller og en messing tobaksbryder med kæde. Dragkisteskufferne under chatollet indeholdt seks alen grønt uldent damask, en gammel fløjelskasket og nogle strømper, og i den næste skuffe var der en del af linned, natskjorter m.m.

Som så mange andre præster på den tid havde Knud Storm også lidt drejeværktøj, som lå sammen med andet værktøj i et andet egetræs chatol i samme stue, og i nogle af skufferne var der flere klæder, herimellem en slåbrok med sølvhager, og i en af skufferne deri var der også papirer. Derefter blev bilæggekakkelovnen vurderet og ligeledes nogle stole og et sengested, og nogle flere klæder, som nok har været i det klædeskab, som blev vurderet lige efter. I en skuffe i skabet var der blandt andet et jern drejelad med messing spil og medfølgende redskaber. Der nævnes også et træ blækhus med sandbøsse under, en hjulmagercirkel, og der var nogle sølv mønter og en bancoseddel, som blev flyttet over til de andre af den slags sager.

Den lange liste fortsætter med møbler og senge i kammeret og dagligstuen, og endelig kom

så vurderingen af de allerede nævnte genstande af sølv. De var 332 rdl. 1 mark 2 sk. værd. Dernæst blev en utrolig masse tin service vurderet efter vægt, og der nævnes dybe og flade tallerkener, og noget for den tid ret usædvanligt som seks par bordknive og gafler med brune skafter og seks mindre par af samme slags. I køkkenet var der mange ting af kobber og messing, af det lidt mere ualmindelig var der en fortinnet kasserolle, en melonform, en kobbersprøjte til en vandkande og en temaskine, æbleskivepande, vaffeljern, krumkagejern og en bakkelsesrulle, som nu kaldes en kagerulle. Adskillige store og små gryder, stegebuk og mange andre ting af jern og til sidst en havesaks, som nævnes sammen med et par spader. Listen er så lang, at den fylder næsten 2½ side med to spalter på hver.

Der var også et temmelig stort bibliotek, som kan tænkes at være samlet gennem flere generationer af præster, som der var tale om i Egtved. Mellem 26 numre i folioformat var der et atlas med 16 tilhørende kort, og blandt 54 numre i kvartoformat var nogle leksika, Chr. 5tes lovbog, Holbergs kirkehistorie og ligeledes samme forfatters Danske kongers historie. Der var dog selvfølgelig mest religiøse bøger i alle de nævnte formater. Nogle franske og tyske bøger, flere leksika, en anatomibog, en geografibog. Da det var blevet langt ud på aftenen, sluttede man for den dag, og var da nået til en samlet vurderingssum på 705 rdl. 3 mark 8 sk.

Den 19. maj samme år fortsatte skifteretten registrering af de forefundne dokumenter angående tilgodehavender i form af obligationer, en af dem med påtegnet kvittering for betalte renter helt fra 1757. Men bohavet var man ikke blevet færdig med, så der blev derefter vurderet en stor mængde duge, servietter, lagner og andet linned tillige med de skuffemøbler, hvori de blev fundet, og endelig i det nordre kammer en jernvindovn, og en del præstekjoler, for at slutte med, hvad der fandtes i gården af værktøj, karlens seng og med forskellige gamle sager på loftet kar, tønder og bøtter samt lidt af samme slags i kælderen.

Der var kun to køer, to kvier, et galtsvin og sytten får og to af dem med lam. Præstegårdens øvrige dyr var vel blevet overtaget af sønnen, da han var blevet sin fars efterfølger i embedet, og efterfølgende blev en kontrakt oprettet den 8. september 1772 mellem Knud Storm og sønnen Anker Storm skrevet ind i skiftet. Anker Knudsen Storm, ønskede at hans mor skulle flytte ind til ham i præstegården, hvilket han begrundede med, at hun så kunne være under bedre pleje, end hvis hun blev boende i enkeboligen. Hendes lavværge hr. Friis mente dog, at hun ikke burde fratages sin ret til enkeboligen, allerhelst bemeldte enkebolig af madame Storms salig hr. fader provst Peder Storm med kongelig allernådigste konfirmation var fundet til en bestandig enkebolig for præsteenkerne i Egtved kald.

Imidlertid blev det med samtlige arvingers samtykke vedtaget, at der skulle holdes auktion over boets effekter, og den blev berammet til at finde sted den 28. juni og efterfølgende dage. Vurderingssummen lød da på 908 rdl. 7 sk., og de forskellige papirer med tilgodehavender blev tilføjet formuen, som derved blev opgjort til 2219 rdl. 4 mark 1 3/8 sk.

Der var dog stadig tvivl blandt arvingerne om, hvorvidt det var til enkens bedste at bo i præstegården, og derfor blev hendes bror kammerråd Anker Storm bedt om at tilkendegive sin mening derom. Derpå svarede han, at det nok var til hendes bedste, om man fulgte sønnens ønske om at tage sig af sin mors pleje i præstegården. Desuden var kammerråden blevet bedt om at svare på, om han kunne bifalde, at den endnu hjemmeværende datter jomfru Maria Storm kunne modtage en gave, som hendes afdøde far før sin død havde tiltænkt hende forlods på 500 rdl. til udstyr samt en seng, på det hun på den måde kunne nyde lige ret med sin søster Grete, nu madame Friis. Dette billigede han, men søsteren Johanna lod meddele, at hun ingenlunde i så måde havde noget at erindre imod hendes salig fars sidste vilje uden alene, at hun reserverer sig samme ret til sin udflyning, som hendes søster kan nyde. Gennemgangen af skiftet viser dog, at dette ikke kom på tale, det var der simpelthen ikke penge til. Da enken skulle bo i præstegården, blev en del af hendes ejendele sat på auktion.

Førend skiftet kunne tilendebringes var imidlertid enken provstinde Karen Storm ved døden afgang den 17. februar næst afgang, og da skiftesamlingen efter begge afdøde var

berammet at holdes i Egtved seks uger fra undertegnede dato, som bliver tirsdagen den 16. maj næstkommende om formiddagen kl. 10 slet.

Der var mange udgifter, som derefter blev skrevet ind. Det var i nogle tilfælde børnepenge, som Knud Storm i sin egenskab af provst havde været ansvarlig for, det skyldige beløb var på 280 rdl. 4 mark 8 sk. Dertil kom de til begravelsen afholdte udgifter. Auktionen indbragte 1090 rdl. 5 mark $2 \frac{1}{8}$ sk., hvori der blev gjort udlæg til betaling af den bortskyldige gæld.

Fra kammerråd Storm var indkommet en regning på 221 rdl. 5 mark $\frac{1}{2}$ sk., "på hvad jeg udi min svoger salig hr. Knud Storms stervbo kommer til gode, meddelt 1772 den 29. oktober, og med landmåler Peder Storm hjemsendte jeg sidste regning, hvorpå jeg tilgodekom 240 rdl. 4 mark $\frac{1}{2}$ sk. Til landmåler Peder Storm har jeg tid efter anden til hans fornødne udgifter lånt og gjort forskud, hvorfor han har meddelt mig sit bevis af 28. oktober 1772 109 rdl. 1 mark." Foruden fordrede kammerråd Storm sin egen arv, så vel som niecen Johannas arv efter den barnløse Jens Storm i Højen, samt de lån han havde givet til landmåler Peder Storm, som dennes mor dog ikke havde kunnet påtage sig at betale.

Efter mange mellemregninger og en længere redegørelse for dokumenterede regninger og obligationer på skiftesamling den 18. oktober 1775, blev den endelige opgørelse stillet op mod indtægten ved den første auktion efter salig provsten 1090 rdl. 5 mark 2 sk., derfra gik enkens auktionsregning, nogle småbeløb og værdien af en sølvthepotte, som havde vist sig at tilhøre en anden, så der blev 782 rdl. 1 mark 8 sk. Dertil kom indtægten fra den anden auktion over enkens effekter, som var indkasseret af hr. Anker Storm, samt forskellige andre modtagne beløb, herimellem Anker Storms betaling for præstegården på 333 rdl. 2 mark. Boets samlede indtægt blev derved 2261 rdl. 5 mark 2 sk. De samlede udgifter var på 874 rdl. 4 mark $8 \frac{1}{2}$ sk. Hvorved beholdningen blev på 1387 rdl. 10 sk.

Skifteomkostningerne blev på 67 rdl. 4 mark 13 sk. og ved at fratage endnu et beløb på 117 rdl. 3 mark, som værende usikre tilgodehavender, blev det endelige beløb på 1201 rdl. 4 mark 13 sk. Efter flere forhandlinger blev skiftet endelig afgjort på et efterfølgende møde, hvor der blev gjort rede for fordelingen af arven. En fuld broderlod blev på 200 rdl. 1 mark 12 sk. og søsterloddet på 100 rdl. 14 sk. og af de uvisse endnu udestående lidt mere end 15 rdl. på broderloddet og det halve på søsterloddet. Arvingernes afkald, som blev indskrevet i skifteprotokollen, findes under hver især i tiende slægtled.¹⁸⁸

791. ELSE CHRISTINE PEDERSDATTER STORM, født i Egtved, døbt 19. juni 1712, død efter 8. oktober 1759. Gift omtrent 1738 med Bertram Jochumsen Høyer, født på Fur omtrent 1693, død i Anst, begravet 26. september 1759.

Børn:

1602. Peder Jochum Høyer, hjemmedøbt 5. februar, døbt 10. marts 1740.

1603. Anna Margrete Høyer, døbt 5. maj 1745.

1759 mandagen den 8. oktober holdtes skifte i Gamst præstegård efter afgangne velærværdige og højlærde nu salig hr. Bertram Høyer, forhen sognepræst for Anst og Gesten menigheder, imellem hans veldydelige efterladte enke madame Else Kirstine Storm på den ene side, og hans med hende avlede kære børn, nemlig Peder Jochum Høyer, 19 år gammel og derover, og 1 datter Anna Margrete Høyer, 14 år gammel, og var da tillige nærværende madame Høyer med tiltagne lavværge, velærværdige og højlærde hr. Knud Storm, sognepræst for Egtved og Ødsted menigheder, såvel som og velærværdige og højlærde hr. Jens Storm, sognepræst for Højen og Jerlev menigheder og provst over Jerlev og Slavs herreder, der påtog sig, som født værge, alt forsvar og formynderskab for begge børnene.

188. Jerlev-Slavs herreders gejstlige skifteprotokol 1774-1811, 20.4.1774, fol.2, 50, 53, 59B.

Der var en del sølvtøj i boet, men der nævnes ingen indgravninger, den samlede værdi efter vægt var 152 rdl. 1 mark 7 sk., og der var flere store kander imellem.

Boets indtægter blev efter vurdering 3638 rdl. 1 mark og udgifterne 642 rdl. 4 mark 13 sk., hvorved beholdningen blev på 2995 rdl. 3 mark 2 sk. "Deraf tager enken den halve del 1497 rdl. 4 mark 9 sk., desuden hendes broderlod ifølge lovens 5. bogs 2. kapitel 19. artikel, som hun igen udlægger til deling for sine børn, i fald hun træder i nyt ægteskab 599 rdl. 10 sk. Enkens lod er da i alt 2096 rdl. 5 mark 3 sk. Sønnen Peder Jochum Høyer hans broderlod 599 rdl. 10 sk. og datteren Anne Margrete Høyer hendes søsterlod 299 rdl. 3 mark 5 sk., som udgør boets visse beholdning 2995 rdl. 3 mark 1 sk. Endnu af den uvisse gæld 170 rdl. blev enkens part 119 rdl. 1 mark 81 sk., sønnens 34 rdl. 7 sk. og datterens 17 rdl. 3½ sk."

Hvilke arveparter samt alle de såvel til boets visse beholdning, som til den uvisse gæld henhørende beviser og behørig kvitteringer for det, som er af boets midler udbetalt, blev af skifteretten overleverede til velædle og højlærde hr. provst Storm, som derfor lovede at gøre enhver af arvingerne rigtighed. Men sønnen Peder Jochum Høyer annammede selv sin arvepart under opsyn af bemeldte hr. provsten som kurator.

Hvad datterens jomfru Anne Margrete Høyers part angår, da forsikrede bemeldte hr. provst Storm, at han dermed i alle måder ville omgås efter loven, så han eller hans arvinger ville og skulle aldeles holde provsten i Anst herred fri for alt ansvar i fremtiden, item svare til denne arvekapital og dens renter. Hvorpå da dette skifte i al venlighed blev således tilendebragt. Til bekræftelse har vi samtlige dette skiftebrev underskrevet og forseglet. Actum Højen præstegård ut supra.¹⁸⁹

792. KIRSTINE MIKKELSDATTER KJEDING, født i Vejle, død sst., begravet 1. april 1749. Gift 26. juni 1732 med Frederik Jørgensen Schvarts, død i Vejle, begravet 10. april 1754. Formodentlig var det Kirstine Mikkelsdatter Kjeding, der blev begravet i 1749, selvom der ved indførslen i kirkebogen kun står hans navn, for den 27. maj 1751 blev Frederik Schvarts gift med Ellen Olufsdatter Verling.

Ved begravellesindførslen 10. april 1754 er det igen kun hans navn, der er indskrevet. Kirstine Mikkelsdatter Kjeding fik ikke børn, men hun og Frederik Schvarts var flere gange faddere hos Knud Nielsen Storm i Egtved.

793. KAREN MIKKELSDATTER KJEDING, født i Vejle omtrent 1710, død i Ørslev 19. januar 1780. Gift med Niels Didriksen Fæster, født 1702, død i Ørslev 25. januar 1774.

Børn:

< 1604. Anna Kirstina Fæster, døbt 2. februar 1733 i Nordrup.

< 1605. Christiane Fæster, født i Ørslev.

1606. Barbara Fæster, født i Ørslev.

Da der i 1733 blev holdt skifte i Vejle efter Karen Mikkelsdatter Kjedings mor Anne Kirstine Sørensdatter Egtved, var Karen Mikkelsdatter gift med sognedegnen i Sønderup-Nordrup sogne, netop der hvor Karen Mikkelsdatters morbror Hans Pedersen Storm var sognepræst. Da Karen Mikkelsdatters bryllup tilsyneladende ikke har fundet sted i Vejle, har hun muligvis opholdt sig hos farbroderen, og kan være blevet gift der i sognet. Desværre er kirkebogen så dårlig og mangelfuld, at der kun er fundet et barn, som formodentlig er hendes datter, idet præstens hustru Ide Cathrine Storms var mellem den lille piges faddere.

Niels Didriksen Fæster født 1702, student fra Slagelse 1723, skoleholder 5. november 1731 i Ørslev-Bjerre sogne, degn i Sønderup-Nordrup og fra 1740 i Ørslev-Bjerre, idet han byttede

189. LAV. Anst herreds gejstlige skifteprotokol 1759 8/10, fol. 221.

embede med den derværende degn Christian Wandel. 1749 opgav Niels Fæster sin indtægt til 70 rdl., og han afstod sit embede til 1. juni 1764.¹⁹⁰

Niels Fæster fik 3. april 1740 begravet en søn Christian, men hans dåb er ikke fundet, og hvor gammel han var ved begravelsen, nævnes ikke. Yderligere kirkebogsoplysninger findes ikke, idet kirkebogen fra Ørslev-Bjerre ikke er bevaret før 1814. Men et skifte efter Niels Didriksen Fæster findes.

“Efter at hæderlige og vellærde Niels Didriksen Fæster, sognedegn til Ørslev og Bjerre, ved døden var afgået tirsdagen den 25. januar 1774, mødte provsten magister Johan Olivarius i stervboet onsdagen den 16. februar for et lovligt skifte at begynde og fuldføre imellem den efterladte enke madame Karen Kjeding salig Fæsters og trende døtre. Den ældste Anne Kirstine Fæster i ægteskab med successor ved stedet sr. Rasmus Kirkerup. Den anden datter Christiane Fæster, gift med agtbar og velfornemme Ole Simonsen, borger og mesterskomager i Roskilde. Den tredje datter Barbara Fæster, ugift og hjemme.

Såsom nu den salig mand havde [for] længe siden resigneret og afstået ikke aleneste kaldet, men også degneboligen med noget videre til sin svigersøn og successor velbemeldte sr. Rasmus Kirkerup imod, at han igen påtog sig gælden, alt efter en lovlig konvention imellem dem på behørig papir og med vedbørlig underskrift, hvilket dokument blev her i retten forevist. Så var intet videre at registrere og vurdere, end hvad som den salige mand med sin hustru, nuværende enke, havde reserveret sig, og skriftligt optegnet med deres hjemmевærende svigersøns underskrift, hvilket reserverede gods var efter fortegnelsen således i orden, som følger. Aleneste vurderingen er i dag tilsat.”

Fortegnelsen indledes med en sølvkande, som efter vægt på 88 lod blev vurderet til 44 rdl. Herefter nævnes to bilæggerovne, en messing lyseplade med to arme og krone, et grønmalet fyrretræsskab med lås og nøgle, et fyrretræs bord med to sarg og skuffe i den ene ende. Seks stole var åbne i ryggen og havde grønt overtræk, det samme havde to lænestole, mens en lang stol var uden betræk. Desuden var der et stort spejl med brun ramme, et stort gammelt grønmalet fyrretræs klædeskab med lås og nøgle samt et stueur med blåmalet futteral, en bänk med skuffe, et lille spejl, et par malmlysestager, hvoraf den ene var beskadiget. En himmelseng havde grønt hvergarns omhæng, et bord med firkantet fod var rødmalet, et stort fyrretræsskab med lås og nøgle var indrettet til madskab, og endelig nævnes en gammel fyrretræs skibskiste uden lås, en malmgryde og en jerngryde. Derefter opremses sengetøj, dyner og puder både af linned, vadmél og olmerdug. Endelig var der også 5 får.

Videre var ikke at tilføre, men dette således ord til andet efter forhen benævnte fortegnelse, og således forrettet, testeres Ørslev ut supra. Derpå skete straks tillysning udi aviserne, om nogen havde noget her i stervboet at fordre. Så blev og auktion holdt den 10. marts, som efter auktionsprotokollen beløb til den summa 111 rdl. 3 mark 6 sk.

Da nu auktionspengene var indkommet, blev dette skifte foretaget tirsdagen den 17. maj til at afslutte, efter at sr. Kirkerup havde tilskrevet sin svoger Ole Simonsen i Roskilde og fået hans svar og begæring om at underskrive skiftebrevet på hans vegne.

Blev da beregnet stervboets indtægt, som ikke var mere end forhen nævnte summa 111 rdl. 3 mark 6 sk. Udgifterne blev opgjort til 42 rdl. 8 sk., så der til arvingerne blev 69 rdl. 2 mark 14 sk. til deling, hvoraf enken bekom det halve 34 rdl. 4 mark 7 sk. og hver af døtrene 11 rdl. 3 mark 7½ sk. Derefter blev der gjort udlæg i auktionspenge og tilbageværende bohæve. For den ugifte Barbara Fæsters vedkommende var både “hendes moder og begge svogres begæring, at hendes rede penge måtte hende udleveres som en liden hjælp til at skaffe sig nogle mere ordinære klæder. Dette blev bevilget”.¹⁹¹

190. Anders Petersen: Sjællands stifts degnehistorie. København 1899, s. 153.

191. Vester Fløkkebjerg herreds gejstlige skifteprotokol 1774 16/2, s. 511.

“Efterretning, hvorledes det er tilgået efter Karen Kjeding Fæsters, som døde i Ørslev degnebolig den 19. Januar 1780 klokken 9½ formiddag, enke af forhen afgangne degn for Ørslev og Bjerre menigheder. Salige Niels Didriksen Fæsters skiftebrev findes i Vester Flakkebjerg herreds skifteprotokol pagina 511 til 514.



Karen Kjedings underskrift.

Der bliver intet til deling efter Karen Kjeding Fæster, såsom det lidet hun fik til arv efter sin salige mand, og bestod i en sølvkande, [der] i den salig kones levende live er delt lige imellem hendes 3de døtre. Af salige madame Fæsters enkepension, som degnen sr. Rasmus Kirkerup modtog, er ej mere i behold, end der medgik til hendes begravelse. At der er delt i levende live efter madame Karen Kjeding Fæster ses af følgende dokument. Med samtlige mine børns minde, som alle i dag er til stede i Ørslev degnebolig, har jeg solgt, ligesom jeg og hermed til min svigersøn Rasmus Kirkerup, sognedegn for Ørslev og Bjerre menigheder, sælger og afstår den mig ved skiftet efter min salige mand udlagte sølvkande.” Derved forpligtede svigersønnen sig til at udbetale sine svigerinder deres arv.¹⁹²

795. ANNE CASPERSDATTER HØJBJERG, født i Bredsten. Gift med Henrik Mathiasen, død i Vejle 14. december, begravet 19. december 1735.

“Henrik Mathiasen har tilforn negocieret og selv ejet et skibsrum, men i krigstider og ved onde betalere taget stor skade, så han nu alene nærer sig af lidet øl- og brændevinssalg og ganske lidet og snart intet ejende, sidder i et lejehus”.¹⁹³

Anno 1735 den 14. december er skiftet [påbegyndt] efter afgangne salig Henrik Mathiasen, som for en time siden ved døden afgik. Indfandt skifteretten sig i hans efterladte stervbo, og var til stede overformynder Simon på den salig mands datter Abigael Henriksdatter hendes vegne, var til stede den salig mands bror Mathias Mathiasen, borger og indvåner her i byen, som formynder, så og Frederik Schvarts som lavværge for enken Anne Caspersdatter Højbjerg, for alt at registrere, hvad som efter den salig mand forefindes og til endelig rigtighed skifte og deling imellem den salig mands efterladte enke og hans i forrige ægteskab havende datter Abigael Henriksdatter på den ene samt kreditorerne og boets besværing på den anden side. Det alt andet end velhavende bohavende blev vurderet til 37 rdl. 1 mark 12 sk., og gældens mange mindre beløb blev tilsammen 24 rdl. 1 mark 8 sk.

Efter afholdt auktion og nogle mindre beløb i uvis tilstående blev formuen på 53 rdl. 4 mark 14 sk. Hvorefter der skete udlæg til dækning af gælden, herimellem til begravelsen, som havde kostet lidt mere end 19 rdl. Med skifteomkostningerne blev udgifterne på 52 rdl. 4 mark 13 sk., men det lille overskud rakte endog ikke helt til dækning af endnu en gældspost på 3 rdl. 2 sk., hvorved det samlede beløb blev på 55 rdl. 4 mark 15 sk. Efter alt så blev intet til deling imellem afgangne Henrik Mathiasens kone og hans barn. Ellers udbetaler broderen Mathias Mathiasen af de indkomne auktionspenge enhver sin fordring, imod at han lovede at holde skifteforvalteren anger og kravesløs i alle måder.¹⁹⁴ Andet har det ikke været muligt at finde om Anne Caspersdatter Højbjerg.

796. TERKILD MIKKELSEN DORCHEUS, født i Vinding, døbt 9. januar 1718, død sst. 1786. Gift 10. juni med Anne Margrete Møller, født i Middelfart, død 1784.

Terkild Mikkelsen Dorcheus blev student i Viborg 1738 og kandidat 17. marts 1744. Han blev sin fars personlige kapellan 12. maj og ordineret 7. august 1747. Der var ingen børn i ægteskabet.¹⁹⁵

192. Vester Flakkebjerg herreds gejstlige skifteprotokol 1780, s. 624.

193. www.Dansk Center for Byhistorie, Den Digitale Byport, indberetning 1735 [borger nr. 80].

194. Vejle bys skifteprotokol 1735 14/12, fol. 178.

195. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie, bind 3, side 582.

802. MEGTILLE CHRISTINA MUNK, født i Tyrsted, døbt 28. oktober 1720, død sst., begravet 4. april 1769. Gift 12. november 1745 med Niels Hansen Siersted, født i Kalundborg 6. maj 1702, død 13. april 1773 i Tyrsted.

Børn:

- 1607. Christine Sofie Siersted, døbt 6. november 1746.
- 1608. Marie Sofie Siersted, døbt 14. februar 1748.
- < 1609. Anne Kirstine Siersted, døbt 18. oktober 1750.
- < 1610. Magdalene Margrete Siersted, døbt 31. januar 1752.
- < 1611. Anne Birgitte Siersted, døbt 24. august 1753.
- 1612. Bodil Gertrud Siersted, døbt 18. august 1755, begravet 30. marts 1756.
- 1613. Johanna Nikoline Siersted, døbt 27. december 1756, begr. 20. maj 1773.
- 1614. Hans Nikolaj Siersted, døbt 7. februar 1759, død før 1773.
- 1615. Michael Siersted, døbt 12. juni 1760, begravet 29. juni 1763.
- < 1616. Bodil Gertrud Siersted, døbt 11. december 1761.
- 1617. Erhart Siersted, døbt 19. oktober 1763, begravet 21. februar 1768.

Megtillie Munks mand Niels Hansen Siersted var søn af Hans Siersted, der var en af Grev Friis forvaltere. Han blev student som privatist 1722, kandidat 19. marts 1725. Han kom til Tyrsted 22. januar 1745 og blev ordineret 30. april samme år. "Sad på hesten fra søndag eftermiddag til fredag aften og fløj fra et sted til et andet. Præstegården brændte Kristihimselfartsdag 1753, mens han var til vakance i et nabosogn. Det første, han spurgte om, da han kom hjem, var, om hans tobakspung var reddet".¹⁹⁶

805. JENS NIELSEN MUNK, født i Tyrsted, døbt 7. januar 1724, død 1758 i Hyllested på Sjælland. Gift 22. april 1749 med Elise Marie Holgersdatter Olivarius, født i Ørslev omtrent 1719, død efter 1786.

Børn:

- 1618. Anna Jensdatter Munk, døbt 24. september 1751.

Jens Nielsen Munk blev student fra Horsens og kandidat 12. marts 1748. Han kom først til Hårslev og Ting Jellinge, hvor han blev ordineret 5. juni 1748, og i 1749 gift med formanden Vitus Ovesen Guldbergs enke Else Marie Holgersdatter Olivarius, datter af præsten Holger Nielsen Olivarius i nabosognene Ørslev-Bjerre. Den 11. oktober 1757 blev han sognepræst i Hyllested, Venslev og Holsteinborg, hvor han døde året efter.¹⁹⁷

807. INGER CATHRINE MUNK, døbt 9. september 1727, død ugift i Tyrsted efter 1787.

824. JENS PEDERSEN KIRKEGÅRD, født i Lyngby, døbt 11. december 1701. Gift 23. oktober 1729 i Framlev med Anne Pedersdatter, født i Labing, død sst., begravet 18. november 1739 i Framlev.

Børn:

- 1619. Peder Jensen, døbt 15. november 1733.
- 1620. Jens Jensen, døbt 15. februar 1739.

196. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie, bind 3 side 394.

197. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie, bind 1 side 513, 726, 676, og Friis-Petersen studentermatrikel 1741 Horsens 18 år B 1742 * 1724 død 1758. W Den Vindingske slægt 21 Halling A/42 Halling B II/251.

Jens Pedersen, barnfødt i Lyngby, fæstede i 1731 det sted i Labing, Peder Pedersen fradøde,¹⁹⁸ så denne kan have været Anne Pedersdatters far, idet han og hans anden hustru Anne Rasmusdatter fik en datter døbt Anne den 4. september 1701, i så fald er Anne opkaldt efter Peder Pedersens første kone Anne Sørensdatter, som døde i 1696.

826. KAREN PEDERSDATTER, født i Lyngby før Skt. Mikkelsdag 1704. Gift sst. 7. august 1735 med Mads Mikkelsen Kirkegård, født i Lyngby.

Børn:

- 1621. En søn, døbt 13. juli 1736.
- 1622. Johanne Madsdatter, døbt 4. maj 1738.
- 1623. Peder Madsen, døbt 27. januar 1740.
- 1624. Karen Madsdatter, døbt 9. april 1741.

Da Karen Pedersdatter blev gift i Lyngby, kom hendes mand Mads Mikkelsen fra Framlev, hvor han vel har tjent, idet der i hans fæstebrev fra samme år står, at han var barnfødt i Lyngby, og at han fæstede Peder Jensen Kirkegårds halve gård, som denne var blevet frakendt på grund af fattigdom og restancer.¹⁹⁹ Han blev åbenbart kaldt Kirkegård efter sin svigerfar.

827. JOHANNE MARIE PEDERSDATTER, født i Lyngby, døbt 12. juli 1705. Gift 20. februar 1729 sst. med Christen Pedersen fra Labing.

Christen Pedersen fæstede den 4. marts 1729 den halve part af en gård i Labing, som Niels Andersen Balle godvilligt nu for ham har opladt, bestående af hartkorn 4 td. 5 skp. ½ alb. Indbemeldte fæstebrev har jeg modtaget og annammet og herved reverserer og forpligter jeg mig underskrevne og undertegnede dette i alle måder at holde og tilsvare, og har jeg dette vel vidende min hånd undertegnet, og ombedet Daniel Nielsen og Jens Nielsen i Labing indbemeldte med mig til vitterlighed at underskrive og undertegne. Datum ut supra. Vitterlighedsvidnerne kunne skrive under med fuldt navn mens Christen Pedersen kun "undertegnede" med tre bogstaver.²⁰⁰

830. PEDER PEDERSEN KIRKEGÅRD, født i Lyngby, døbt 14. juli 1715, død i Yderup, begravet 20. januar 1789 i Brabrand. Gift i Brabrand 21. juni 1757 med Anne Lauritsdatter, født 1735, død i Yderup, begravet 24. marts 1786 i Brabrand.

Børn:

- 1625. Peder Pedersen, døbt 7. oktober 1759.
- < 1626. Mette Johanne Pedersdatter, døbt 21. april 1765.
- 1627. Laurits Pedersen, døbt 18. januar 1767.
- 1628. Else Pedersdatter, døbt 14. august 1774.

Johan Arent Althalt til Lyngbygård, kongelig majestæts krigsråd, gør vitterligt at have sted og fæst, som jeg og hermed steder og fæster til Peder Kirkegård, barnfødt i Lyngby sogn og by, en mig tilhørende gård beliggende i Yderup, som Anders Nielsen sidst beboede og fradøde, hvilken gård, som efter ny landmålings matricul står for hartkorn ager og eng 6 td. 1 skp. 2 alb., ermeldte Peder Kirkegård sin livstid med alt dens rette tilliggende i mark og by må nyde, bruge og udi fæste beholde, når og så længe han deraf udi rette tider og terminer betaler alle kongelige skatter og påbudne, som enten er eller herefter allernådigst påbydes, den årlig land-

198. LAV. Lyngbygårds fæstebreve 1731 10/1.

199. LAV. Lyngbygårds fæstebreve 1735 28/5.

200. LAV. Lyngbygårds fæstebreve 1729 4/3.

gilde efter jordebogen, jorden lovlig dyrker og bruger og intet deraf til nogen bortlejer, bygningen og besætningen fremdeles forbedrer og holder udi lovforsvarlig stand, og ej noget af gårdens rette tillæg i mark eller by at lade forkomme eller forringe. Forretter upåklagelig hov- og ægtarbejde samt rejser, hvor og når beordres, er mig og min fuldmægtig hørig og lydlig i alt, hvis til hans kongelige majestæt og min tjeneste befales, rettende eder i øvrigt efter hans kongelige majestæts allernådigst udgangne lov og forordninger, som en flittig og vindskibelig fæstebonde vel egner og anstår. Alt således som meldt at holde og efterkomme under dette fæstes forbyrdelse og videre lovens tvang. For indfæstning er mig fornøjet, men til min fuldmægtig betaler han skriverpenge. Dette til stadfæstelse under min hånd og signet. Lyngbygård den 11. januar 1762. J. Althalt. Ligelydende genpart fæstebrev har jeg bekommet, hvorefter jeg mig i alle måder skal rette og forholde, som herved med min egen hånds underskrift tilstås. Datum ut supra.²⁰¹

Den 7 april 1786 blev der holdt skifte efter Peder Pedersen Kirkegårds afgangne hustru Anne Lauritsdatter i Yderup. Hendes efterladte arvinger var foruden Peder Pedersen deres sammen avlede børn, en søn Peder 26 år, Laurits 19 år, en datter Mette Johanne, som var gift med Mikkel Madsen i Lyngby og en datter Else 9 år gammel. Til stede var foruden arvingerne den afdødes svogre Jens Sørensen og Peder Pedersen begge fra True.

Af indboet, som var ret almindeligt, skal nævnes, at der foruden forskellige møbler var en jern vindovn, et klokværk og sengetøj i to alkovesenge i dagligstuen. I et kammer var der forskellige tønder, bøtter, uldsaks, en kobber thekedel og andre mindre sager, et bord og en bæk. Derefter følger en dragkiste, som faderen ville forære og give til sin datter Else. Den indeholdt en hel del klæder, som formodentlig havde tilhørt hendes mor. Dragkisten var 10 rdl. værd og klæderne 29 rdl. 1 mark, der var hørlærreds tørklæder, kramlærreds snipper, halværmer, forklæder, halsklæder af kammerdug, et sort stoffes skørt og en vadmestroeje, tre horgarnssærke og fem af blågarn, nogle trøjer, to sorte fløjelskyser og en hvid underforet kattunskåbe. Hvad de øvrige af den afdødes klæder angik, da lovede faderen, at datteren Else skulle nyde dem tid efter anden og derfor efter forlangende og med de øvrige arvingers samtykke, forbigås. Desuden skulle pigen også have en rødmalet stolpeseng med omhæng, kappe og sengetøj. Else Pedersdatter fik således for 69 rdl. 4 marks værdi. Foruden det skulle hun også have en rødmalet fyrretræskiste, som var 4 rdl. værd. Derefter blev møbler, gryder, kedler og andet løsøre vurderet.

En sortbrun seksårs hoppe var hele 30 rdl. værd, og flere af de øvrige heste var hver især næsten 20 rdl. værd. Besætningen blev i alt vurderet til 216 rdl. 1 mark 6 sk. Boets samlede værdier blev i alt 468 rdl. 5 mark 7 sk. Gården skulle dog repareres for 42 rdl., besætningen skulle være 160 rdl. værd, og med, hvad der ellers skulle være blev udgifterne 248 rdl. 3 mark. Der blev således 120 rdl. 1 mark 4 sk. til arvingerne, men da faderen ville skænke og give sine børn så meget af sin lod, at det med foranførte deres arv kunne beløbe 200 rdl. til lige deling imellem dem, så fik de fire børn hver 50 rdl. i arv efter deres mor. Foruden disse penge lovede faderen at give begge sine sønner hver en seng med tilbehør lige imod den datteren skænkede seng, som foran anført og vurderet til 29 rdl. 4 mark. Den gifte datter var i den henseende fornøjet, så hun intet havde at fordr.

Da Peder Pedersen Kirkegård døde, blev der igen holdt skifte, selvom han var aftægtsmand. Det skete den 3. marts 1789. "Vel skulle Peder Pedersen Kirkegård ifølge den med sin nu afdøde far oprettede opholdskontrakt, da han modtog gården, nyde alt, hvad den gamle efterlod sig imod at betale de øvrige arvinger, hvad de ifølge skiftebrevet efter deres afdøde mor tilkom". Men da sønnen Laurits Pedersen i mellemtiden var død, havde faderen efter loven arvet hans andel og foruden efterlod den afdøde sig også lidt. Peder Pedersen ville ikke have betaling for broderens begravelse, og ville også selv klare skifteomkostningerne, så der

201. LAV. Lyngbygårds fæstebreve 1762 11/1.

ubeskåret blev 150 rdl. til deling mellem de tilbageværende søskende.²⁰²

835. JENS MADSEN, født i Nør Galten, døbt 13. november 1707, død i Skivholme før 12. august 1785. Gift med Anne Johanne Pedersdatter Fogh, død efter 1787.

Børn:

< 1629. Mads Jensen, født omtrent 1757.

< 1630. Anne Jensdatter.

1631. Kirsten Jensdatter, født omtrent 1761.

Jens Madsen fæstede i 1746 Søren Niensens gård i Skivholme: Gør vitterlig at have sted og fæst, ligesom jeg og hermed steder og fæster til Jens Madsen af Skivholme det sted sst., som Søren Nielsen hidtil har haft og for ham afstået efter kontrakt af dags dato, hvilket sted, som udi den nye landmålings matricul under nr. 4 står for hartkorn 4 td. 2 skp. 2 fjr. 2 alb. og aparte 1 skp. 2 fjr. 2 alb. bemeldte Jens Madsen sin livstid” osv.²⁰³

Søren Niensens kone Sidsel Jensdatter var Jens Madsens moster. Da hans far Mads Nielsen og mor Anne Jensdatter begge døde i 1716, kom han og hans søster Karen Madsdatter i huset hos mosteren i Skivholme. Jens Madsen og Anne Johanne Pedersdatter Fogh er nævnt i skiftet efter hendes bror Peder Fogh i Skivholme, som døde uden livsarvinger i 1781.²⁰⁴

Den 12. august 1785 blev der holdt skifte efter Jens Madsen i Skivholme “mellem hans enke Johanne Pedersdatter på den ene og deres udi ægteskab sammen avlede og endnu levende tre børn på den anden side, som er en søn Mads Jensen 28 år, en datter Anne Jensdatter gift med Knud Nielsen i Herskind og en datter Kirsten Jensdatter 24 år”.

Bohave og husgeråd var almindeligt, og jernkakkellovnen har været en bilæggerovn, da den blev vurderet til kun 4 rdl. Dyrene var 59 rdl. 1 mark værd og hele boet 101 rdl. 5 sk., men alene værdien af de dyr, som skulle blive ved gården, var 107 rdl., og bygningerne skulle repareres for 50 rdl. Dertil kom så forskellig gæld, blandt andet havde datteren Kirsten Jensdatter 24 rdl., nemlig seks års løn, til gode, så de samlede udgifter blev på 195 rdl. 3 mark.

“Følgelig kan ej blive at arve. Hernæst fremstod sønnen Mads Jensen og erklærede, at da han af det høj grevelige herskab har fået fæsteløfte på denne gård, så vil han af kærlighed for sin mor forsyne hende med fornøden underholdning ved hans eget bord hendes livstid, og ifald hun i fremtiden skulle få billig årsag til at klage, da at levere hende årlig rug 1 td. 2 skp., byg 1 td. 2 skp., til ildebrand 4 læs klynetørv og 4 læs tørv og fornøden fri husværelse her i gården samt to får på frit foder og græs item fornøden bohavet til brug, som ved hendes død går tilbage i gården, imod at han lader hende efter skik og brug sømmelig begrave”.²⁰⁵

837. KAREN MADSDATTER, født i Nør Galten, døbt 17. april 1713, død i Borum, begravet 11. januar 1752. Gift 1. 1734/35, antagelig i Skivholme, med Rasmus Sørensen Pelsen, født i Borum, døbt 17. november 1695, død sst., begravet 15. december 1747. Gift 2. trolovet 9. april 1748 i Borum med Jens Madsen, født i Lading.

Børn i første ægteskab:

1632. Mads Rasmussen, døbt 16. oktober, begravet 30. oktober 1735.

1633. Niels Rasmussen, døbt 22. september 1743.

< 1634. Anne Rasmusdatter, døbt 17. april 1746.

Barn i andet ægteskab:

1635. Sidsel Jensdatter, døbt 1. december 1749.

202. LAV. Lyngbygårds skifteprotokol 1786 7/4, fol. 79.

203. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1746 19/3, fol. 153.

204. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1781 4/12, fol. 649.

205. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1785 12/8, fol. 835.

Karen Madsdatter fik døbt fire børn. I det første ægteskab Mads, som blev opkaldt efter sin afdøde morfar. Niels, som kan være opkaldt efter hendes afdøde lillebror, og Anne opkaldt efter hendes mor, og i sit andet ægteskab fik hun en datter opkaldt efter sin moster Sidsel Jensdatter, der havde været hendes plejemor.

Karen Madsdatters mand Rasmus Sørensen Pelsen fæstede i 1736 sin svoger Morten Nielsen Pelsens gård i Borum, efter de havde indgået en aftægtskontrakt, som kom i stand med hjælp fra godsets fuldmægtig, som den 31. januar 1735 var mødt op i "Morten Nielsen Pelsens gård i Borum, for at gøre mindelig afhandling mellem bemeldte Morten Pelsen, der sin gård for igeråden armod ej længere kunne besidde, og den foruden dom godvilligt frastår, og bemeldte Morten Pelsens svoger Rasmus Sørensen Pelsen, som høje og nådige herskab igen i fæste forunder stedet, hvad enhver af dem af den ved stedet værende besætning og formue tilkom og fordrede i andre måder eller mellem dem skal forholdes, og da mindelig aftalt og samtykket". For det første afstod Morten Pelsen sit fæste samt gårdens tilliggende til sin svoger Rasmus Sørensen for besætning, udsæd, brøstfældighed, resterende landgilde, arbejdspenge og forfaldne kongelige skatter for 1734. Derefter opremses, hvad Rasmus Sørensen Pelsen skulle have af dyr, vogn, plov og redskaber. Desuden noget indbo bestående af et gammelt bord af fyrretræ, en bæk, et gammelt skab, to stole, et halvt sengested, et bagetrug, en kærne, en balje, et lille bryggekar, en strippe og en gammel messingkedel, to skorstenslænker og en ildklemme, en håndkværn, redskaber, værktøj, og det tærskede korn og foder. Det hele til en værdi af 36 rdl. 2 mark 12 sk.

Til gengæld skulle Morten Nielsen Pelsen nyde resten af sit fattige indbo, efterlades 24 rdl., han skyldte Rasmus Sørensen, nyde husværelse i den yderste stue, indtil han havde fået opbygget fire spand hus til beboelse på gårdens grund, som Morten Nielsen og hustru siden fri beholder. Han skulle også nyde en karls tørveskær og til årlig ophold fri en skæppe grønland i hver af de tre vange, der er til byen til lovlig brug og nytte.

Derefter følger en nærmere specifikation af hvilke stykker jord, der var tale om, og under forudsætning af, at de blev gødet på lovlig vis, og at Morten Nielsen med hustru og børn forholder sig skikkelig ud i alle måder mod Rasmus Sørensen, og hvad ham tilhører, såfremt han den fri husværelse og jordens overladelse ikke skal kassere og uden videre hinder eller præjudice for Rasmus Sørensen. Endelig skulle Rasmus Sørensen (give) sin far Søren Nielsen Pelsen en forsvarlig stue for sig selv, eller og med halvdelen af det samme, som han forhen efter kontrakt med Morten Nielsen var tillagt. At vi således mindelig med hver andre er forlig, og at Rasmus Sørensen derefter straks tiltræder gården, og hvad han var tilskrevet, det underskriver vi med vore egne hænder, datum ut supra MNS. RSS".²⁰⁶

Da Karen Madsdatters første mand Rasmus Sørensen Pelsen døde i 1747, stod hun alene med to små børn Niels Rasmussen på 4 år og Anne Rasmusdatter, som kun var to år gammel. Peder Jespersen fra Borum var lavværge for hende, og for de to små børn mødte deres morbror Jens Madsen fra Skivholme som formynder.

Registreringen af bohavet indledes med et brunmalet asketræsbord og en jernkakkellovn på træfodder, den var 5 rdl. værd. De øvrige møbler var et par kister, fem bøgestole, et stort brunmalet fyrretræsskab med fire låger og mellem husgeråd af træ nævnes to gamle rokker og en hespe. Der var sengetøj til flere senge, og sammen med kedler af kobber og messing nævnes en jerngryde, skorstenslænker, ildtang, to tinlysestager og fire tallerkener. Den afdødes klæder var 9 rdl. 5 mark værd og bestod af to vadmelskjortler, en grå vadmelsstrøje med tinknapper, tre forskellige trøjer, to brystduge, den ene af kalemank med metalknapper, et par skindbukser, en hat med et lille sølvspænde, en nathue, fire par blå strømper, et par gamle støvler, et par sko, otte skjorter, fire halsklude.

Gårdens dyr blev vurderet til 123 rdl. 3 mark 8 sk., og der var korn for 27 rdl. Formuen

206. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1735 31/1, fol. 448, fæsteprotokol 1736 6/2, fol. 81.

blev på 228 rdl. 5 mark 15 sk. Husenes 45 fag skulle repareres for 60 rdl., der sammen med de nødvendige dyr, redskaber og korn løb op på 230 rdl. 2 mark 6 sk. Selvom udgifterne oversteg formuen, blev værdierne overladt til Karen Madsdatters fæstemand Jens Madsen fra Lading, og der var indgået aftale mellem ham og børnenes formynder Jens Madsen fra Skivholme om, at børnene skulle have 80 sletdaler, som han, deres morbror, havde givet dem, som oprindelig var et lån, han havde ydet deres salig far.²⁰⁷ Det nævnes også, at Jens Madsen fra Lading havde antaget gården, og hans fæstebrev blev udstedt den 23. oktober 1748,²⁰⁸ og omtrent på den tid må han og Karen Madsdatter også være blevet gift. Datoen mangler i kirkebogen ved indskrivningen af deres bryllup.

Den 22. januar 1752 blev skiftet holdt efter Karen Madsdatter, Jens Madsens hustru i Borum. Hun efterlod sig tre børn, de to ældste fra det første ægteskab Niels Rasmussen på 8 år og Anne Rasmusdatter på 6 år. Med Jens Madsen havde Karen Madsdatter fået en datter ved navn Sidsel Jensdatter, hun var kun tre år, da hendes mor døde. Børnenes morbror Jens Madsen fra Skivholme var nu formynder for alle tre børn. Bohavet var mere sparsomt end fire år før, dog var der nu tre bøger, en bibel, en bønnebog og en salmebog. Karen Madsdatters klæder skulle med venners samtykke deles mellem de to piger og blev derfor ikke vurderet. Formuen var på 152 rdl. 2 mark 15 sk., men da der skulle fratrækkes besværing på 220 rdl. 3 mark 12 sk., kunne der ikke blive noget til arvingerne. Karen Madsdatters klæder og børnepengene fra det første skifte skulle blive i boet under formynderens opsyn.²⁰⁹

841. MAREN RASMUSDATTER, født i Lading, døbt 1. marts 1711. Gift 1. juli 1731 i Lading med Christen Lauritsen, død efter 15. oktober 1767.

Børn:

1636. Maren Christensdatter, døbt 29. september 1732.

1637. Kirsten Christensdatter, døbt 16. januar 1735.

Maren Rasmusdatters mand Christen Lauritsen fæstede samme år, de blev gift, en gård i Skjoldlev, som Jens Nielsen Ladefoged afstod, mod at han og hans hustru kunne beholde deres seng og sengeklæder, en kiste og en stor jerngryde. Christen Lauritsen skulle desuden sørge for aftægtsfolkernes dyr med græsning og foder til en ko, fire får, en vædder, et svin, en gås og fire høns sammen med sine egne dyr. Desuden skulle han levere dem korn og andet til livets ophold og forsyne dem med brændsel. 15. oktober 1767 afstod Christen Lauritsen gården til Peder Jensen fra Norring.²¹⁰

843. CHRISTEN RASMUSSEN KIRKEMAND, født i Lading, døbt 6. december 1716, død efter 15. oktober 1767. Gift sst. 29. juni 1747 med Maren Nielsdatter.

Børn:

1638. Kirsten Christensdatter, døbt 17. november 1748.

1639. Rasmus Christensen, døbt 25. januar 1750.

1747 fæstede Christen Rasmussen den gård, som hans afdøde far Rasmus Kirkemand havde haft i fæste, og som hans mor havde afstået. Han betalte 24 rdl. i indfæstning. Samme gård afstod han af armod i 1767.²¹¹

207. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1748 10/1, fol. 252.

208. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1748 23/9, fol. 158.

209. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1752 22/1, fol. 350.

210. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1731 24/3, fol. 44, 1767 15/10, fol. 76.

211. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1747 8/5, fol. 155, 1767 15/10, fol. 276.

844. NIELS RASMUSSEN KIRKEMAND, født i Lading, døbt 1. oktober 1719, død i Skivholme før 18. juni 1777. Gift med Cathrine Elisabeth Rasmusdatter, født i Skivholme, død efter 1777.

Børn:

- 1640. Rasmus Nielsen, født omtrent 1755.
- 1641. Kirsten Nielsdatter, født omtrent 1758.
- 1642. Maren Nielsdatter, født omtrent 1765.
- 1643. Jens Nielsen født, omtrent 1771.

Niels Rasmussen Kirkemand fæstede 1747 en halv gård i Skivholme, som Christen Pedersen Vandt fradøde.²¹²

Da der blev holdt skifte efter Niels Rasmussen Kirkemand den 18. juni 1777, mødte hans enke Cathrine Elisabeth Rasmusdatters far sognedegn i Skivholme Rasmus Didriksen som hendes lavværge. Arvingerne var foruden enken, deres sammen avlede børn, Rasmus Nielsen på 22 år, Kirsten Nielsdatter på 19 år, Maren Nielsdatter på 12 år og Jens Nielsen, som var 6 år gammel. Til stede som børnenes fødte værge var deres morbror Didrik Rasmussen fra Skivholme.

Indboet i dagligstuen bestod af almindelige borde, bænke, kister og skabe. I den vestre seng og den østre alkoveseng blev sengetøjet vurderet. Ellers var der i samme stue en del køkkengrej, herunder ildstedets nødvendige redskaber, messingkedler, samt hollandske stentallerkener, en del lerkar og meget andet. I et kammer stod en himmelseng med sit indhold af sengetøj. I bryggerset var der en bryggekedel, kar, baljer og dejgtrug med mere. Boets formue var på 246 rdl. 2 mark.

Redskaberne i gården blev også vurderet, og derefter kreaturerne, de var 129 rdl. 3 mark værd. Enken mente, at der var en betydelig gæld, og at alle kreditorer ikke var blevet indstævnet, og da hun lovede at tage vare på boet indtil videre, blev skiftet udsat for at blive genoptaget den 2. juli samme år, hvor først de 36 fag bygningers brøstfældighed blev ansat til 47 rdl. og de nødvendige dyr og andet til gårdens drift til 96 rdl. Gælden viste sig at være 79 rdl. 2 sk. og skifteomkostningerne på 2 rdl. 3 mark 8 sk. Herskabet havde en privilegeret og prioriteret fordring for bygningernes brøstfældighed, besætningen og resterende kongelige skatter på i alt 157 rdl. Begravelsesomkostningerne androg 25 rdl., så udgifterne i alt blev på 224 rdl. 3 mark 10 sk., så der blev 21 rdl. 4 mark 8 sk. til deling mellem arvingerne.²¹³

845. SIDSEL RASMUSDATTER, født i Lading, døbt 28. juni 1722, død i Sandby, begravet 15. marts 1750 i Haldum. Gift i Lading 15. juni 1746 med Niels Pedersen Ladefoged, født i Haurum, død i Sandby, begravet 7. juli 1754 i Haldum.

Barn:

- 1644. Rasmus Nielsen, døbt 28. januar 1748.

Sidsel Rasmusdatters mand Niels Pedersen var født i Haurum og havde været ladefoged på Norringgård, da han 1737 fæstede en forhenværende selvejergård i Sandby. En gård, som ejeren Mogens Knudsen var blevet fradømt på grund af restancer og fattigdom. Til overtagelsen knyttede der sig nogle betingelser. Niels Pedersen skulle være villig til at opfylde en kontrakt, som Mogens Knudsen havde indgået med sine forældre Knud Mogensen og Karen Jensdatter om deres overtagelse af et jordløst hus og en kålhøve på gårdens grund og desuden

212. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1747 10/11, fol. 154.

213. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1777 18/6, fol. 506.

en nærmere fastsat mængde ydelser til deres aftægt. Det nævnte hus skulle overgå til Frisenborg efter de gamle folks død.²¹⁴

Den 20. april 1750 blev der holdt skifte efter Niels Pedersen Ladefogeds afgangne hustru Sidsel Rasmusdatter i Sandby. Istedetfor vurdering og deling af boet tilbød enkemanden, at deres eneste søn Rasmus Nielsen på to år skulle have et nyt sengested med askestolper og grønt vadmels omhæng, en ny rød og grønstribet olmerdugs overdyne, to sribede bolsterdyner, en bolsters pude, en olmerdugs pude, et hørgarns pudevår, et par hørgarns- og et par blågarnslagener, to sølvskeer, et sølvbæger af værdi 8 rdl., en hest så god som 12 rdl., en ko eller penge 6 rdl. 4 mark, så og vil han give ham hans salig mors gangklæder, 10 rdl. i rede penge, et rødmalet hængeskab, en halv kiste med lås og tilbehør, som befindes at være mere, end han rettelig kunne tilfalde, og det blev derfor godkendt af skifteretten.²¹⁵ Sidsel Rasmusdatter var Niels Pedersen Ladefogeds anden hustru, og efter hendes død blev han gift for tredje gang med Karen Tomasdatter, der ligesom Sidsel Rasmusdatter findes mellem herredsfoged Peder Pedersens efterkommere.²¹⁶

846. ANNE RASMUSDATTER, født i Lading 1725, død i Tinning, begravet 11. juni 1752 i Folby. Gift i Lading 22. juni 1747 med Rasmus Pedersen Brunt.

Børn:

1645. Margrete Rasmusdatter, døbt 18. februar 1748.

1646. Kirsten Rasmusdatter, døbt 8. juni 1749.

1647. Rasmus Rasmussen, døbt 1. august 1751.

Anne Rasmusdatters mand Rasmus Pedersen fæstede i 1747 en halvgård, som hans far Peder Rasmussen Brunt og hans mor Margrete Hansdatter havde afstået.²¹⁷

Anne Rasmusdatter døde fra sine tre små børn i 1752, og der blev holdt skifte, så der kunne blive delt mellem hendes efterladte mand Rasmus Pedersen og Margrete Rasmusdatter på 4 år, Kirsten Rasmusdatter på 3 år og Rasmus Rasmussen, som kun var trekvart år gammel. Som værger for børnene mødte deres farbror Hans Lassen i Tinning og morbroderen Christen Kirkemand fra Labing.

Førend registrering og vurdering blev foretaget, fremkom enkemanden Rasmus Pedersen og gav til kende, at hans salig kone i hendes sidste endelighed har lovet at vil give sine tre børn til arvepart, sønnen kontante penge 38 rdl. og hver af pigebørnene 16 rdl. i rede penge og deres salig mors klæder, som udi tvende lige dele i overværelse af skifteretten samt børnenes nærmeste venner skal blive delt, og desuden under opsyn af Hans Lassen i Tinning og Christen Rasmussen Kirkemand i Lading bliver nedlagt i forvaring, indtil de opnår den alder, at de selv kan bruge dem. De blev derefter spurgt, om de kunne være fornøjede med Rasmus Pedersens tilbud, og om der ved registrering og vurdering kunne blive mere til børnene, og da de fandt det i orden, forsatte man med at dele den salig kones klæder.

Margrete Rasmusdatter skulle have en sort stoffeskjole, en blå stoffestrøje, en rødbroget flonelstrøje, en brun sarses trøje, et rødt rysskørt, en kattunskåbe, en blå damaskes hue med sølvgaloner og en sort damaskes kyse. Kirsten Rasmusdatter skulle have et sort klædesskørt, en sortbroget kattunstrøje, en brun stoffeskjole, en rød kåbe af silketøj, en grøn damaskestrøje, et rødt sarsesskørt, en blå broget kattunskåbe, en grøn hue med galoner, en sort kyse og et kattunforklæde. Sønnen Rasmus Rasmussens arv skulle hans morbror Christen Ras-

214. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1737 6/9, fol. 95.

215. LAV. Frisenborg skifteprotokol. 1750 20/4, fol. 297.

216. Kirstin Nørgaard-Pedersen: Herredsfogedslægten, bind II, efterkommer nr. 1046.

217. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1747 25/2, fol. 255.

mussen Kirkemand tage vare på. Han skulle have sin mors kiste med navn og årstal 1746.²¹⁸

848. KIRSTEN JENSDATTER, født i Værum omtrent 1696. Gift sst. 8. august 1734 med Niels Pedersen Møller i Værum mølle, død sst., begravet 3.oktober 1764 i Værum.

850. ELLEN JENSDATTER, født i Værum omtrent 1703. Gift 1., trolovet 24. september 1730, med Rasmus Andersen Høg fra Stevnstrup i Grensten sogn, født omtrent 1691, død i Værum, begravet 26. februar 1739. Gift 2. i Værum 31. maj 1739 med Søren Rasmussen Gammel.

Børn i første ægteskab:

1648. Johanne Rasmusdatter, døbt 1. juli 1731.

1649. Jens Rasmussen, døbt 16. august 1733.

26. juni 1739 blev skiftet efter Rasmus Andersen Høg sluttet. Hans efterladte enke Ellen Jensdatter havde som lavværge sin fæstemand Søren Rasmussen Gammel af Værum. Hendes og den afdødes to børn var Jens Rasmussen 5 år og Johanne Rasmusdatter 7 år gammel.

Registrering og vurdering, der havde fundet sted den 9. marts, blev derefter indskrevet. Man begyndte i stuen, hvor der foruden to hulsenge med sengetøj var et bord med bænke, stole, kiste og skrin, en spindestol med sæde af siv, en rok, en mangelfjæl med træ og en kværn. Den salig mands gangklæder blev vurderet til i alt 5 rdl. 10 sk. En blå vadmel skjole var 2 mark værd og en gammel sort opslidt kun 8 sk., to trøjer var hver 3 mark værd, den ene var af rødt klæde, den anden af læder, og begge havde et dusin metalknapper, og en opslidt vadmelstrøje var til kun 8 sk. Desuden var der to par læderbukser, hvoraf det ene var vendt, et par hvide og to par blågrå strømper, et par støvler og et par sko med messingspænder, fire høgarnsskjorter, de to af dem var nye, to gamle blågarnsskjorter, tre høgarns halsklude, en gammel vid kullet (rund) hue og en gammel hat.

Bryggerset indeholdt kun en gammel kobberkedel, en gammel puster og en gammel økse. Der nævnes ikke hverken køkken, gryder eller kedelkroge. Stedets dyr var to køer, 6 får, nogle svin og gæs, som i alt blev vurderet til 12 rdl. 3 mark. Boets formue var i alt 26 rdl. 4 mark 6 sk. Stuehuset skulle repareres for 27 rdl., lade og fæhus for 9 rdl. 5 mark 4 sk. Desuden var der gæld, så udgifterne med skifteomkostninger blev på 54 rdl. 12 sk., så der kunne ikke blive noget til de efterladte. Dog syntes enken og hendes fæstemand at de børnene noget efter den salig mand deres fars død at ville forunde og begærede, at der til dem måtte tilføjes alt, hvis som registreret og vurderet var. De håbede samme med tiden næst Guds bistand at udrede. Det blev godkendt, og de 26 rdl. 4 mark fordelt med 17 rdl. og lidt over 4½ mark til sønnen Jens Rasmussen og knap 8 rdl. til datteren Johanne Rasmusdatter. Ellen Jensdatters nye mand lovede at få bygningerne repareret og gælden betalt.²¹⁹

851. DORTE JENSDATTER, født i Værum omtrent 1705, død i Stevnstrup, begravet 30. september 1739 i Grensten. Gift i Værum 27. september 1733 med Niels Germandsen Høg, død i Stevnstrup, begravet 12. november 1761 i Grensten.

Børn:

1650. Jens Nielsen, døbt 17. juni 1734.

1651. Maren Nielsdatter, døbt 29. april 1736.

1652. Maren Nielsdatter, døbt 26. februar 1739.

218. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1752 3/7, fol. 362, 369.

219. LAV. Frisenvold skifteprotokol 1739 26/6, fol. 46.

Dorte Jensdatter nåede kun at være gift godt og vel 6 år, før hun døde, og den 29. januar 1740 blev der holdt skifte efter hende. Foruden enkemanden Niels Germandsen Høg var nævnes deres efterladte små børn, Jens Nielsen 5 år, Maren Nielsdatter 3 år og Maren Nielsdatter 1 år gammel, børnenes formynder var Peder Sørensen fra Stevnstrup.

Vurderingsmændene skrev indboet op i den rækkefølge, det fandtes i gården, i en lille stue stod en stor jernbilægger kakkellovn, ellers var indboet af borde, stole og senge almindeligt. Foruden stuen var der et lidet kammer, en storstue, endnu en stue og et bryggers.

Dorte Jensdatters klæder blev vurderet til 10 rdl. 4 sk. Der var da heller ikke stadstøj imellem, men hun havde dog et silkeliv med røde strikkede ærmer og otte sølvknapper, en klædestrøje med otte sølvknapper og et par blomstrede huer, hvoraf den ene var af silke, hendes sorte kjole var af hjemgjort vadmel. Gårdens dyr blev vurderet til 86 rdl. 3 mark 8 sk. I alt var der værdier for 157 rdl. 3 mark 5 sk. i boet.

Niels Germandsen havde tilsyneladende overtaget gården efter sin far Germand Nielsen Høg omtrent samtidig med, at han var blevet gift, for han havde endnu ikke fået betalt faderens restancer fra april 1732, og selv skyldte han også nogle afgifter til herskabet, derved blev besværingen på 175 rdl. 5 mark 8 sk., så der blev intet at dele mellem arvingerne, mens han kunne blive ved gården mod at love at betale gælden.²²⁰

1761 blev der skiftet efter Niels Germandsen. Hans arvinger var foruden hans anden kone Birgitte Jensdatter, hendes børn og hans børn af første ægteskab med Dorte Jensdatter, Jens Nielsen 28 år og to døtre begge af navn Maren Nielsdatter, den ældste 24 og den yngste 22 år gammel. Indboet var omtrent det samme som ved det første skifte, og Niels Germandsens klæder blev vurderet til 4 rdl. 4 mark 14 sk., der var ikke særlig meget, og en blå vadmelskjole var den dyreste, en vest og en hjemgjort nattøje var med metalknapper.

Mellem gårdens dyr ses, at nogle af hestene var temmelig værdifulde, idet tre af dem var mere end 20 rdl. værd, en enkelt endda 30 og tilsammen hele 155 rdl. værd. Køer og andre dyr blev vurderet til 76 rdl. 3 mark, og boets samlede værdi var på 278 rdl. 1 mark 13 sk.

Dyrene skulle være af 120 rdl. værd, men bygningerne var så dårlige, at de skulle repareres for 191 rdl. Derved blev besværingen på 342 rdl., og desuden var der lidt restancer og et gælds-brev, som var udstedt af Niels Germandsen og hans anden kone til fordel for hans tre børn af første ægteskab. De havde undt sønnen Jens Nielsen 20 sldl. og de to piger deres mors klæder og en halv kiste. Enkens bror Anders Nielsen, som boede på gården, havde desuden penge til gode. Udgifterne blev på 355 rdl. 3 mark, så arv blev der ikke tale om.²²¹

852. PEDER LAURITSEN, født i Nør Galten, døbt 29. maj 1692.

Peder Lauritsen ses i landeværnsrullen 1713, han havde da sin gamle fars gård i fæste.²²²

854. SØREN LAURITSEN HINGE, født i Nør Galten, døbt 8. maj 1698, død sst. 1772. Gift 30. september 1738 i Nør Galten med Maren Hansdatter, død sst., begravet 16. juni 1776.

Børn:

- 1653. Mads Sørensen, døbt 2. august 1739.
- < 1654. Karen Sørensdatter, døbt 3. december 1741.
- < 1655. Anne Sørensdatter, døbt 2. august 1744.
- 1656. Ellen Sørensdatter, døbt 3. juli 1746.
- 1657. Mette Sørensdatter, døbt 29. september 1748.
- 1658. Laurits Sørensen, døbt 15. september 1751.
- 1659. Hans Sørensen, døbt 4. maj 1755.

220. LAV. Løjstrup skifteprotokol 1740 29/1, fol. 95.

221. LAV. Løjstrup skifteprotokol 1761 8/12, fol. 559.

222. LAV. Frisenvold landeværnsrulle 1713.

Den 27. juni 1772 blev skiftet efter gårdmanden Søren Lauritsen Hinge holdt i Nør Galten. Hans arvinger var foruden hans efterladte enke Maren Hansdatter deres syv børn, Mads Sørensen var 33 år, og to døtre var gift, Karen Sørensdatter med Peder Lauritsen i Galten og Anne Sørensdatter med Tomas Hovgård sammesteds. Yderligere to døtre Ellen og Mette var 26 år gamle, og to umyndige sønner Laurits på 22 år og Hans, som var 16 år gammel. Mads Sørensen var til stede på egne og de to umyndige brødres vegne, og Peder Lauritsen på sin hustrus såvel som de to ugifte søstres vegne.

Den første stue blev kaldt kakkelovnsstuen, for der var bilæggerovnen. Møblerne var bord med åben fod, to bænke, to stole og to hyldefjæl, og der var også to hulsenge med sengetøj. I ølkammeret var der en tønne, en seng, et sold og 10 ege stavkar. Møblerne i storstuen bestod af to borde, et gammelt og et, som havde lukket fod, to bænke, fem stole og en gammel egetræs kande-bænk, et stort egetræsskab, et hængeskab og nogle kister, i den ene var den salig mands gang og linnedklæder, det meste var af vadmél og bortset fra en hvid trøje, var der en kjole og en brystdug, de var blå, og det var tre par strømper og en hue også. Et par bukser og to veste var af skind. Der varto skjorter af hørgarn og to af blågarn, fire hvide hørgarns halsklæder, et par sko og en gammel hat, i alt vurderet til 3 rdl. 2 mark 4 sk.²²³

858. ELLEN TOMASDATTER, født i Nør Galten, døbt 18. september 1710, død sst. før 18. maj 1772. Gift 1. i Nør Galten 6. februar 1735 med Jens Terkildsen, født omtrent 1704, død i Nør Galten, begravet 12. marts 1750. Gift 2. i Nør Galten 9. oktober 1750 med Peder Bødker, død før 1772.

Børn i første ægteskab:

- 1660. Terkild Jensen, døbt 25. november 1736.
- 1661. Tomas Jensen, døbt 18. maj 1739, død før 1750.
- 1662. Niels Jensen, døbt 10. juni 1742.
- 1663. Jens Jensen, døbt 25. april 1745, død før 1750.
- 1664. Kirsten Jensdatter, døbt 1748, død før 1772.

Barn i andet ægteskab:

- 1665. Jens Pedersen, født omtrent 1752.

Ellen Tomasdatters mand blev selvejer, da han ved giftermålet overtog halvdelen af hendes forældres gård, mens den anden halvdel blev overtaget af hendes bror.²²⁴ Før hun og Jens Terkildsen kunne blive gift, søgte de om tilladelse til at indgå ægteskab, fordi de var beslægtede i tredje led. Tilladelsen er dateret 22. oktober 1734.²²⁵

Den 4. maj 1750 mødte skifteretten fra Frisenvold op i afgangne Jens Terkildsens bo i Nør Galten. Selvejergården stod i matriklen for ager, eng, skov og mølleskyld på 6 td. 2 skp. 1 fjr. 1 et kvart alb. Skiftet skulle holdes til deling mellem hans enke Ellen Tomasdatter og deres i ægteskabet avlede børn Terkild Jensen 13 år, Niels Jensen 8 år og Kirsten Jensdatter to år. Ellen Tomasdatters lavværge hed Niels Poulsen, de to drenges formynder var deres farbror Rasmus Terkildsen, og den lille piges formynder var hendes morbror Søren Tomasen, begge fra Nør Galten.

Vurderingen af indboet indledtes i den store stue, hvor der foruden et langt asketræsbord med åben fod af egetræ var bænke, seks stole og en halvkiste af egetræ, hvori den salig mands klæder lå. En ny grå og en ringere kjole, begge af vadmél, en hvid vadmélstrøje, to par skindbukser, en gammel blå brystdug med seks sølvknapper, to par gamle strømper, tre blågarns skjorter, en hørgarns halsklud, en hat, en kabuds, et par nye støvler, et par sko med

223. LAV. Frisenvold skifteprotokol 1772 27/6, s. 551.

224. LAV. Frisenvold skifteprotokol 1734 30/6.

225. LAV. Nør Galten kirkebog 1735 5/2.

messingspænder. Klæderne blev vurderet til 9 rdl. 3 mark. Desuden var der endnu en kiste og en fyrretræsseng med stolper af ask. I den anden stue var et bord med lukket fod og drejede piller af egetræ, en gammel stol med hynde, nogle hylder og en hulseng med sengetøj. Ølkammer og bryggers indeholdt en del almindeligt husgeråd af træ, jern og kobber.

Derefter blev redskaber og dyr vurderet, de sidste var 71 rdl. 1 mark værd. Kornet kunne ikke regnes til indtægt, da det skulle være til forråd og udsæd næste år. Selvejerrettigheden i jord nævnes ikke, mens stuehusets fem fag blev ansat til 3 rdl. pr. fag til i alt 15 rdl. Formuen blev derefter 205 rdl. 2 mark 6 sk. Fradraget blev på 105 rdl. 6 sk. iberegnet gæld, værdien af dyr og andet, som skulle forblive i gården. derved blev der et overskud på 100 rdl. 4 mark til deling mellem arvingerne.²²⁶

Ellen Tomasdatters anden mand Peder Bødker nævnes i skiftet efter hende 1772, hun var da husinderste hos gårdmanden Søren Tomasen i Galten, og dér blev skiftet efter hende holdt. Hendes efterladte børn var Terkild Jensen, 34 år gammel boende i Erslev by, Niels Jensen 30 år var hos broderen Terkild Jensen og Jens Pedersen, som var 19 år gammel tjente hos Christen Bødker i Galten. De var alle til stede ved skiftet. For den yngste mødte hans farbror Christen Nielsen.

Mellem de få møbler var et sengested med sengetøj, hvorom der var strid, idet Terkild Jensen fra Erslev berettede, at det var hans for nylig afdøde søns, mens Christen Bødker ville bevise, at det var den afdøde Ellen Tomasdatters. Sengestedet blev derfor vurderet. Resten var en halv kiste, to stole, en rok, en garnvinde, nogle trætallerkener og fade, messingkedel, gryde og pande af jern, og Ellen Tomasdatters klæder, som bestod af et uldent skørt, en grøn ulden trøje og to livstykker med ærmer, nogle andre trøjer og skorter af vadmel, strømper, to gamle blågarnssærke, nogle halsklæder, forklæder, en sort og en broget hue. De var kun 2 rdl. 3 mark 10 sk. værd, men udgjorde dog en pæn del af boets samlede formue, som kun var 10 rdl. 3 mark 1 sk. Skiftet blev derefter udsat, og de få ejendele blev solgt på auktion.

Da skiftet blev genoptaget den 11. juni, viste det sig, at der også skulle skiftes efter hendes datter Kirsten Jensdatter, som nogen tid før var død i Galten by. Hendes efterladenskaber bestod af en salmebog og ellers af hendes klæder, som kun var 5 rdl. 4 mark 1 sk. værd. I alt var der værdier til 16 rdl. 1 mark 14 sk. Efter fradrag af auktionens omkostninger blev der gjort udlæg i forskellige ting, som tilsyneladende ikke var blevet solgt. Der blev således 2 rdl. 1 mark 12 sk. efter moderen og 1 rdl. 3 mark 5 sk. efter søsteren. Foruden det ville Terkild Jensen give sin umyndige bror to alen vadmel til et par bukser, fem alen blålærred og 5 alen hørlærred til to skjorter samt et pund uld til et par strømper.²²⁷

859. SØREN TOMASEN, født i Nør Galten omtrent 1715, død omtrent 1776. Gift sst. 6. november 1742 med Edel Nielsdatter.

Børn:

- < 1666. Kirsten Sørensdatter, døbt 12. januar 1744.
- < 1667. Anne Sørensdatter, døbt 27. marts 1746.
- 1668. Tomas Sørensen, døbt 4. oktober 1747, død før 1776.
- 1669. Karen Sørensdatter, døbt 14. januar 1753.
- 1670. Margrete Sørensdatter, døbt 7. marts 1756, død før 1776.
- 1671. Niels Sørensen, døbt 4. februar 1759, død før 1776.
- 1672. Kirsten Sørensdatter, døbt 2. marts 1760.
- 1673. Niels Sørensen, født omtrent 1766.

Da Søren Tomasens mor Kirsten Jensdatter døde, beholdt hans far Tomas Sørensen Clausen

226. LAV. Frisenvold skifteprotokol 1750 4/5, fol. 309.

227. LAV. Frisenvold skifteprotokol 1772 18/5, s. 542.

halvdelen af selvejergården, som Søren Tomasen siden overtog. Da han og Edel Nielsdatter blev gift, måtte de først søge om tilladelse, fordi de var beslægtede i tredje og fjerde led, men hvordan vides ikke, da hendes forslægt er ukendt.²²⁸

1776 blev der holdt skifte efter gårdmanden Søren Tomasen, som boede og døde i Galten sogn og by på Løjstrup gods. Til stede i stervboet var hans efterladte enke Edel Nielsdatter og deres datter Kirsten Sørensdatter, gift med Anders Sørensen i Balle, og en datter Anne Sørensdatter, gift med Jens Jensen, som havde den afdødes gård i fæste, en datter Karen Sørensdatter på 21 år, Kirsten Sørensdatter på 16 år var ikke gift, og en søn Niels Sørensen var ti år gammel. Som formynder for de ugifte døtre og den umyndige søn mødte Søren Bonde fra Galten.

Der var sparsomt med møbler, og den afdødes klæder var med samtlige arvinger og formynderens samtykke givet til den umyndige søn. Heste og føl blev vurderet til 46 rdl. 4 mark og de øvrige dyr til 43 og 1 mark, derved blev boets værdier 145 rdl. 2 mark 6 sk., men gårdens besætning skulle have en værdi af 122 rdl., bygningernes 42 fag skulle sættes i stand for 87 rdl., og lidt gæld skulle fratrækkes. Udgifterne var 227 rdl. 1 mark 4 sk., så der kunne intet blive at arve, men siden svigersønnen Jens Jensen lovede at forbedre gårdens brøstfældighed og betale resterende landgilde, så fik han fri rådighed over det, der fandtes i boet.²²⁹ Gården var tilsyneladende blevet overtaget af herskabet, for den nævnes ikke som selvejergård i skiftet.

860. ELLEN TOMASDATTER, født i Nør Galten, døbt 6. marts 1718. Gift sst. 8. januar 1743 med Poul Sørensen fra Væth i Ørum sogn.

862. MAREN JENSDATTER, født i Nør Galten, døbt 18. januar 1705. Gift sst. med Jesper Sørensen.

Børn:

1674. Søren Jespersen, døbt 17. april 1739.

1675. Jens Jespersen, døbt 19. april 1740.

< 1676. Øllegård Jespersdatter, døbt 25. februar 1742.

863. JESPER JENSEN, født i Nør Galten, døbt 13. marts 1707, død sst., begravet 6. august 1749. Gift 14. juni 1746 med Maren Simonsdatter.

866. METTE JENSDATTER, født i Nør Galten, døbt 17. april 1712, død sst., begravet 2. april 1786. Gift i Nør Galten 11. juni 1738 med Anders Pedersen, født omtrent 1695, død i Nør Galten, begravet 14. november 1777.

Børn:

1677. Ellen Andersdatter, døbt 11. oktober 1739.

1678. Peder Andersen, døbt 13. august 1741.

878. SIMON PEDERSEN ÅRSLEV, født i Hår, døbt 5. marts 1713 i Haldum. Gift i Folby 17. november 1754 med Anne Sørensdatter.

Simon Pedersen blev kaldt Årslev ligesom sin far, Peder Simonsen Årslev. Simon Pedersen Årslev fæstede et hus i Folby, og skulle gifte sig med Jens Tysks enke og gøre ugedags-tjeneste i Frisenborg have. Han afstod samme hus i 1763.²³⁰

228. LAV. Nør Galten kirkebog.

229. LAV. Løjstrup skifteprotokol 1776 23/2, s. 773.

230. LAV. Frisenvold skifteprotokol 1754 16/7, fol. 191, 1763 19/3, fol. 246.

880. ELLEN LAURITSDATTER, født i Jebjerg, døbt 15. april 1727 i Ørum, død i Jebjerg, begravet 5. juli 1799 i Ørum. Gift 6. august 1756 i Nør Galten med Peder Pedersen fra Jebjerg, død før 1787.

Barn:

1679. Maren Pedersdatter, døbt 27. december 1756.

882. ANDERS JENSEN BRANDT, født omtrent 1708 i Grundfør, død sst. 22. april 1738. Gift før 1738 med Sidsel Simonsdatter.

Barn:

1680. Anders Andersen, født omtrent 1738.

Den 21. maj 1738 blev der holdt skifte efter salig Anders Brandt, som den 22. april sidst ved døden afgik, imellem den salig mands efterladte enke Sidsel Simonsdatter på den ene og Anders Andersen, deres sammen avlede søn 5 dage gammel, på den anden side, overværet af enken med lavværge Mads Nielsen Snedker af Grundfør og på barnets vegne som formynder Anders Keldsen sst. Men som enken og den afdødes bror Søren Jensen og deres mor Maren Sørensdatter angav og forklarede, at Anders Brandt, som havde den halve part af gården i fæste, og hans bror Søren Brandt, der havde den anden halve del, begge i fællig under et havde beboet og besiddet gården og tillige med moderen haft en fælles husholdning, ligesom de også i fællesskab havde drevet gården med det hele uskiftet i samme stand og ligesom deres salig far Jens Brandt til fælles bedste under et havde "ørket og dørket, og de af gårdens påbudte udgifter, det være sig kongelige kontributioner, landgilde, hovning og folkeløn in summa alle af gården flydende indtægter og udgifter med hinanden sammen samlet svaret og udredt".

Altså skulle skifteretten udrede arv af et veritabelt familiekollektiv anno 1738. Så man besluttede at vurdere alt, hvad der var, for derefter at dele den hele gårds formue og udgifter mellem den levende og den afdøde fæster i to lige dele og derefter udfinde, hvad den afdødes enke og arvings lod kunne blive.

En omhyggelig registrering afslørede en del gammelt, til dels sammenflicket og i nogle tilfælde råddent bohove, hvor imellem der dog fandtes nogle få gode ting, som man efter den gennemgang får fornemmelse af kunne være den unge enkes i boet indbragte medgift, for der var en ny fyrretræs himmelseng med rigeligt sengetøj, og lige efter nævnes et par kister med enkens tøj, og den ene af dem af malet fyrretræ var ret meget værd, og kun overgået af den egekiste, hvori Maren Sørensdatters gangklæder lå.

Den afdøde klæder, var heller ikke så meget værd, han havde en sortgrå klædekjortel og to blågrå vadmelkjortler, men den ene var gammel og kun 8 sk. værd. Han havde også en kalemankes brystdug med 10 solvknapper i, som var små gamle og næsten slidt op, en brun vadmelvest med messingknapper, en skindvest med tinknapper, et par skindbukser med messingknapper, et par støvler og et par sko, en hat og en lue, to skjorter og to halsklæder, tilsammen vurderet for 7 rdl. 1 mark.

Bortset fra laden var gårdens bygninger i dårlig forfatning, stuehuset var på 15 fag, her skulle den østre gavl genopbygges fra grunden, loftet skulle repareres, og på alle husets sider skulle en del træværk udskiftes eller repareres, og seks vinduer skulle have nye karme. Taget skulle flere steder helt fornyes. På det østre 14 fags hus var taget næsten overalt forrådnat, og der trængte træværket også til en grundig reparation, og fæhusets fem døre skulle helt fornyes. Det vestre hus på 5 fag manglede noget af taget, to vægge var faldet ud, og der skulle to bjælker til for at udbedre døråbningen. En kælder i gården var faldet sammen, så en ny skulle graves ud og opmures. Reparationerne skønnedes at ville koste 90 rdl. 2 mark 1 sk.

Selvom der var en del dyr, så var de ikke meget værd, så de samlede udgifter blev, da der

også var lidt gæld, 304 rdl. 2 mark 15 sk., men dermed blev der et underskud på 78 rdl., for alt, hvad der var på gården, var kun vurderet til 226 rdl. 2 mark. Det blev altså ikke til noget med den planlagte deling, og når enken så vel som hendes svoger kunne forblive ved gården, så må det være, fordi man har håbet på, at de, som var unge, kunne få den gjort i stand, og de havde jo næsten klaret at betale enhver sit. Endelig skulle der meget til, for at man kunne sætte en fæster fra gården.²³¹

883. SØREN JENSEN BRANDT, født i Grundfør. Gift 1. 26. juni 1740 i Fårup med Bodil Pedersdatter, død sst. før 19. april 1748. Gift 2. med Maren Andreasdatter, død i Grundfør før 10. september 1757.

Børn i første ægteskab:

1681. Maren Sørensdatte, født omtrent 1741.

1682. Jens Sørensen, født omtrent 1746.

Børn i andet ægteskab:

1683. Anders Sørensen, født omtrent 1749.

1684. Andreas Sørensen, født omtrent 1752.

1685. Bodil Marie Sørensdatte, født omtrent 1755.

18. maj 1748 blev der holdt skifte efter Bodil Pedersdatter, som døde den 19. april, mellem enkemanden og deres to børn, en datter Maren 7 år og en søn Jens 2 år gammel Christen Jensen Nygård i Grundfør blev anset til formynder.

Af registreringen ses, at der var to stuer og et bryggers, bohavet var ganske almindeligt. I dagligstuen stod en kiste med lås, hvori den afdødes klæder lå, det blev vurderet til 2 rdl. 3 mark, der var en sort vadmels kjortel, et sort skørt, en hvid kattunstrøje og en brun stoffes trøje, en halvslidt rødtribet trøje, en kattuns kåbe, to gamle lærredsklæder, det var det hele. Der var korn på loftet, seks heste, en af dem med føl, en af dem var udlevet og uden værdi, ellers var der en ko, en kvie og en kalv, syv får uden og et med lam, to svin, tre sosvin og to grise, en gås og en gase. I alt var der værdier for 83 rdl. 5 mark 14 sk.

Af opgørelsen over bygningernes brøstfældighed ses, at laden var på 10 fag, det vestre hus var på 11 fag, og stuehuset på 7 fag. Gården var på 5 td. hartkorn, og udgifterne blev på 103 rdl. 3 mark, så da der også var noget gæld, kunne der intet blive at dele med børnene, som Søren Jensen Brandt lovede at opføde og underholde og sørge for, at de fik en kristelig op-tugtelse og skolegang, indtil de selv kunne fortjene deres brød.²³²

Ni år senere den 10. september 1757 blev der holdt skifte efter Søren Jensen Brandts anden kone, men da var han blevet husmand. Hun hed Maren Andreasdatter, og skiftet stod mellem enkemanden og deres tre børn, Anders Sørensen på 8 år, Andreas Sørensen på 5 og Bodil Marie Sørensdatte på kun 2 år. Bohavet var meget sparsomt, men den afdøde havde dog lidt flere klæder, end den første kone havde haft, der var en sort vadmelskjole, et sort vadmelskørt, en gammel stoffes trøje, en gammel sort kyse, to gamle blommede silkehuer, et hvidt forklæde og et hvidt halsklæde, der sammen med lidt alenvarer, som vel skulle have været syet til hende, i alt blev vurderet til 2 rdl. 1 mark 14 sk. Hele formuen var på kun 16 rdl. 5 mark, og der blev ikke noget at arve, for huset, som kun var på 4 fag, skulle repareres, og der var også lidt gæld, så udgifterne var på 19 rdl. 5 mark 3 sk.²³³

887. METTE PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 29. maj 1701, død i Vadsted 1757. Gift 25. september 1729 med Peder Ottesen, død efter 27. april 1763 i Vadsted.

231. LAV. Haraldslund skifteprotokol 1738 21/5, fol. 52.

232. LAV. Haraldslund skifteprotokol 1748 18/5, fol. 94.

233. LAV. Haraldslund skifteprotokol 1757 10/9, fol. 142.

Børn:

1686. Oluf Pedersen.

< 1687. Sidsel Pedersdatter.

< 1688. Maren Pedersdatter.

Mette Pedersdatter blev nævnt den 27. april 1763 i skiftet efter sin barnløse moster, men hun var død inden, så hendes børn tog arv efter deres mors moster den afdøde Dorte Christensdatter i Åstrup.²³⁴ Da Mette Pedersdatter døde i 1757, var to af hendes børn voksne. Det var en søn Oluf Pedersen samt to døtre Sidsel Pedersdatter, som var gift med Niels Jensen i Gern, og Maren Pedersdatter på 18 år, som var hjemme.

Boet ejede seks skeer og to bægre af sølv, et tinkrus, en thepotte, fire fade, tolv tallerkener, to sesirkner og to lysestager, altsammen af tin. Der var også kobbertøj, en thekedel, en stor bryggekedel med låg, en mindre kedel og en tragt. Der var tre messingkedler, et messingfyrbækken, et natbækken, et messing rivejern, et fyrfad og to lysestager. Sammen med disse ting nævnes et spejl, 5 par hollandske thekopper, en blik thedåse, seks bouteljer og fire glas.

Kakkelovnen var efter vurderingen på 6 rdl. at dømme en bilæggerovn. Ellers var der de til madlavning og opbevaring almindelige ting af jern og træ, her imellem et dusin trætal-lerkener, fire stentallerkener, to hollandske krus og en mangelfjæl og desuden noget værktøj og nogle redskaber. Møblerne var temmelig almindelige, der var dog foruden to lange borde også et rundt bord af asketræ. To sengesteder af fyrretræ, det ene var nyt og havde asketræs-stolper, mens et tredje var helt af fyrretræ. Foruden kister af forskellig størrelse var der et nyt "fyrreskab gjort til at hænge", og endnu to, det ene af egetræ. Der var to bænke, fjorten stole, hvoraf de tre var lænestole, og fem nye var af asketræ. Desuden nævnes to pyramider, 16 skilderier, en bibel, en huspostil, to bønnebøger, en salmebog og seks små historiebøger.

Sengetøjet var af bolster, vadmél og olmerdug, og der var et trykt omhæng af hørgarn og et blåstribet for en lille seng. Mette Pedersdatters klæder blev vurderet til i alt 20 rdl. 2 mark 2 sk., hun havde en sort kjole af hjemgjort tøj, en brun stoffes kjole, et gult og brunt saxes skørt, et stoffes skørt, et gammelt rødt kramskørt, en blå damaskes trøje, en stribet kattuns trøje, et saxes liv med sribede ærmer, en sort hjemgjort trøje, en kattuns kåbe, en sort fløjls-hue, en grøn damaskes ditto, en brun ditto, en sort kyse og et stykke flor, et kramlærreds forklæde, en hørlærreds ditto, et kramlærreds halsklæde med kniplinger, og endnu to, en kniplingshat, to kramlærredsstrimler.

Besætningen bestod af to heste, to hopper og to plage, tre køer, to kvier, fire stude og tre kalve, toogtyve gamle får, otte lam, to svin og to bistader, tre vogne, en plov med behør og to harver. I alt var der værdier for 179 rdl. 5 mark 12 sk. Bygningerne var på 36 fag og skulle repareres for 6 rdl., som sammen med det nødvendige inventarium udgjorde i alt 97 rdl. 2 mark, der blev således til deling mellem arvingerne 82 rdl. 3 mark 12 sk. Skiftet sluttede med, at Peder Ottesen lovede, at den myndige søn skulle få sin arv udbetalt til hvad tid, han forlangte, og han samme rettelig til nytte kunne og ville anvende, og med hensyn til den umyndige datter, så skulle hendes arv blive stående under formynderens tilsyn.²³⁵

888. ANNE PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 4. maj 1704. Gift antagelig omtrent 1735 med Mikkél Madsen Nissen fra Århus. De er ikke blevet gift i Borum.

Anne Pedersdatter og hendes mand er nævnt i 1763 i skiftet efter hendes barnløse moster Dorte Christensdatter i Åstrup.²³⁴ Mikkél Madsen Nissen var skipper. Anne Pedersdatter blev i 1754, da hun var gudmor hos Niels Lauritsen i Fårup, kaldt Anne Blegekone.

234. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1763 27/4, fol. 294.

235. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1757 24/9, fol. 359.

889. CHRISTEN PEDERSEN FOGH, født i Borum, døbt 18. september 1705, død sst., begravet 16. marts 1746. Der er ikke fundet noget skifte afholdt, og han er ikke heller set i fæsteprotokollerne.

890. NIELS PEDERSEN FOGH, født i Borum 1711, død i Borum, begravet 2. juni 1767. Gift i Framlev 15. juni 1747 med Helle Andersdatter, født i Hørslev.

Børn:

1689. Peder Nielsen, født omtrent 1752.

1690. Søren Nielsen, døbt 30. november 1755.

1691. Niels Nielsen, døbt 11. november 1761.

1746 fæstede Niels Pedersen Fogh sin afdøde fars gård i Borum, og blev året efter gift med Helle Andersdatter, hvis forældre Anders Sørensen og Anne Simonsdatter havde en gård i Hørslev.²³⁶ Niels Pedersen Fogh er ligesom sine søskende nævnt 1763 i skiftet efter sin barnløse moster Dorte Christensdatter i Åstrup.²³⁷

Da Niels Pedersen Fogh døde i 1767, efterlod han sig foruden Helle Andersdatter deres sammen avlede børn Peder Nielsen på 15 år, Søren Nielsen 12 år og Niels Nielsen 6 år. Deres morbror Simon Andersen i Hørslev var til stede på de umyndiges vegne, da skiftet blev holdt den 11. juli 1767.

Registreringen af boet fandt sted rum for rum. Man begyndte i stuen til gårdsiden og fortsatte med den øverste stue, et lidet kammer, bryggerset, loftet og huggehuset. Der var ikke særlig mange møbler, og de var almindelige. Der nævnes også to tinfade, to par tinlysestager samt to rivejern. I bryggerset var der en kobberkedel, som kunne rumme en halv tønde. Noget særskilt køkken nævnes ikke. Den salig mands gangklæder fik enken overladt, så hun kunne dele dem mellem sønnerne. Gårdens dyr blev vurderet til 117 rdl. og hele indboet til 240 rdl. 3 mark 4 sk., hvorfra der skulle fradrages 87 rdl. 8 sk., så der til deling mellem arvingerne blev 153 rdl. 2 mark 12 sk.²³⁸

891. KAREN PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 10. november 1715, død i Fårup, begravet 8. marts 1778. Gift i Borum 1. oktober 1744 med Niels Jensen Lauritsen, født omtrent 1703, død i Fårup, begravet 2. marts 1777.

Børn:

1692. Sidsel Nielsdatter, døbt 12. december 1745.

1693. Peder Nielsen, døbt 15. april 1748.

1694. Jens Nielsen, døbt 29. september 1750.

1695. Maren Nielsdatter, døbt 4. juni 1754.

Karen Pedersdatter er nævnt 1763 i skiftet efter sin barnløse moster Dorte Christensdatter, som døde i Åstrup 1763.²³⁷

895. JOHANNE JENSDATTER, født i Borum, døbt 3. marts 1726, død sst., begravet 15. september 1791. Gift 1. i Borum 8. oktober 1747 med Niels Christensen Pelsen, født 1709, død i Borum, begravet 29. oktober 1752. Gift 2. i Borum 27. januar 1754 med Mads Pedersen Smed, født 1725, død i Borum, begravet 2. oktober 1801.

236. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1746 12/12, fol. 154, Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1753 20/11, fol. 409.

237. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1763 27/4, fol. 294

238. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1767 11/7, fol. 179.

Barn i første ægteskab:

1696. Maren Nielsdatter, døbt 27. oktober 1748, død før 29. november 1752.

Børn i andet ægteskab:

< 1697. Niels Madsen, døbt 16. februar 1755.

< 1698. Jens Madsen, døbt 30. april 1758.

1699. Marianne Madsdatter, døbt 10. august 1761.

< 1700. Peder Madsen, døbt 10. juli 1763.

< 1701. Marianne Madsdatter, døbt 13. oktober 1765.

< 1702. Anne Margrete Madsdatter, døbt 8. april 1770.

Johanne Jensdatters mand Niels Christensen fæstede 1746 det hus i Borum, som hendes far Jens Lauritsen Øvlesen før havde haft i fæste. Han betalte 16 rdl. i indfæstning.²³⁹

Ægteskabet varede fem år, så døde Niels Christensen Pelsen, og den 29. november 1752 blev der holdt skifte efter ham til deling mellem Johanne Jensdatter og hans søskende. Det var dog klart, at der intet kunne blive at arve, og man anmodede om, at der ikke blev foretaget registrering og vurdering, men at Johanne Jensdatter måtte bekomme boets effekter.²⁴⁰

Johanne Jensdatter blev gift igen. Hendes anden mand Mads Pedersen var smed, og han betalte i 1753 13 rdl. i indfæstning for afdøde Niels Christensens hus i Borum.²⁴¹

Efter Johanne Jensdatters død blev der holdt skifte den 23. september 1791. Foruden enkemanden Mads Pedersen efterlod hun sig tre sønner, Niels Madsen, som var smed i Skivholme, Jens Maden, husmand i Borum, Peder Madsen i Skovby, der ligesom de andre var myndig, en datter Marianne Madsdatter var gift med Jens Hvas i Borum, og endnu en datter Anne Margrete Madsdatter var hjemme hos faderen.

Det sparsomme indbo bestod af et lille fyrretræs bord, et viserværk, måske et ur, en tinramme, en pyramide, en violin, et egetræs hængeskab, fem stole, et rundt bord, sengetøj, et lille madskab og husgeråd af forskellig slags. Af dyr var der en ko, 5 får og 3 lam. En slibe- sten, en skruestik, en blæsebælg, en ambolt, tre forhamre og andet smedeværktøj. Det hele blev vurderet til 51 rdl. 1 mark 1 sk., mens udgifterne beløb sig til 12 rdl. 4 mark 8 sk. Til deling blev der 38 rdl. 3 mark 4 sk.

Sønnen Jens Madsen erklærede, at han havde fået sin fars hus i fæste, da han var kommet i næringsvej og derfor fandt det billigt, at hans øvrige søskende beholdt, hvad de nu efter deres mor kunne tilfalde, i hvilken henseende han herved eftergav til sine søskende al sin mødrene arv, ligesom han frasagde sig al arv efter sin far, når han engang ved døden måtte afgå, så at samme skulle komme hans søskende til gode, Peder Madsen i Skovby undtaget, for han erklærede, at han af sin far havde fået 10 rdl., som han var villig at afskrive i sin mødrene arv, så vidt ske kan, og det manglende at afkortes ham i hans fædrene arv, om noget da skulle falde.²⁴² I skiftet efter Mads Pedersen Smed nævnes hans børn igen, men da var datteren Maren (Marianne) død, og havde efterladt sig en søn Peder Jensen, som var 9 år gammel, og den anden datter Anne Margrete var blevet gift med husmand i Borum Rasmus Nielsen.²⁴³

896. MAREN PEDERSDATTER, født i Tilst omtrent 1687, død i Borum, begravet 8. september 1772. Gift 8. oktober 1713 med Jens Madsen, født omtrent 1683, død i Borum, begravet 17. marts 1737.

239. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1746 12/12, fol. 154.

240. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1752 29/11, fol. 368.

241. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1753 12/10, fol. 186.

242. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1791 23/9, s. 99.

243. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1801 24/10, fol. 85.

Børn:

1703. Mads Jensen, døbt 16. juli 1724.

1704. Oluf Jensen, døbt 10. oktober 1728, begravet 5. maj 1737

Maren Pedersdatters mand Jens Madsen var rytter, da de blev gift. Han er nævnt i skiftet efter hans hustrus moster Dorte Christensdatter, som døde i Åstrup 1763.²⁴⁴

897. CHRISTEN PEDERSEN, født i Tilst, død efter 1763 i Brendstrup. Gift i Tilst 6. juli 1732 med Kirsten Nielsdatter.

Børn:

1705. Jens Christensen, døbt 31. januar 1734.

1706. Peder Christensen, døbt 19. februar 1736.

1707. Anne Christensdatter, døbt 11. oktober 1737.

Christen Pedersen er nævnt i skiftet efter sin far 1735 og i skiftet efter den barnløse moster Dorte Christensdatter i 1763 i Åstrup.²⁴⁴ Han fæstede 1732 en halv gård i Brendstrup.²⁴⁵

898. ANNE PEDERSDATTER født i Tilst 1690, død i Nør Galten, begravet 23. februar 1775. Gift med Niels Christensen Bødker, født 1691, død i Nør Galten, begravet 9. februar 1777.

Børn:

1708. Karen Nielsdatter, døbt 1720, begravet 22. marts 1722.

1709. Berete Nielsdatter, døbt 23. maj 1723, begravet 6. juni 1725.

1710. Christen Nielsen, døbt 18. november 1725.

< 1711. Peder Nielsen Bødker, døbt 27. juni 1727.

Anne Pedersdatter er nævnt i skiftet efter faderen og eftersin moster Dorte Christensdatter, som døde i Åstrup 1763.²⁴⁴

899. OLUF PEDERSEN, født i Tilst, døbt 26. februar 1693, død efter 1763 i Terp i Skivholme sogn. Gift i Borum 29. juni 1727 med Gertrud Rasmusdatter, født i Lillering, døbt 30. oktober 1697 i Framlev, død før 8. januar 1760 i Terp i Skivholme sogn.

Barn:

1712. Inger Olufsdatter, født omtrent 1737.

1730 fæstede Oluf Pedersen en gård, som den forrige fæster Jens Rasmussen havde måtte opgive. Oluf Pedersen blev ligesom sine søskende nævnt i skiftet efter sin barnløse moster Dorte Christensdatter i 1763 i Åstrup.²⁴⁴

Der blev i 1760 holdt skifte i Terp efter "Ole Pedersens hustru", uden at hendes navn er indskrevet i skifteprotokollen, men hun levede endnu i 1742, da hun arvede sin søster Anne Rasmusdatter, Peder Eriksens hustru i Borum, som døde uden livsarvinger i 1742.²⁴⁶

Oluf Pedersen og Gertrud Rasmusdatter havde en datter Inger Olufsdatter, som var 23 år gammel, da hendes mor døde. Der var i boet almindelige møbler og husgeråd. Den afdødes klæder var dog sparsomme og blev vurderet til 4 rdl. 1 mark 4 sk. Boets værdier var 126

244. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1763 27/4, fol. 294.

245. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1732 30/4, fol. 152.

246. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1742 13/12, fol. 142.

rdl. 5 mark 9 sk. Gårdens tre bygninger skulle repareres for 20 rdl., besætning og andet, som skulle forblive ved gården, samt andre omkostninger blev med 127 rdl. 5 mark 5 sk. lidt højere end værdierne, så der blev intet til arvingerne. Det hele blev dog stillet til enkemandens disposition, og han skulle så sørge for at betale gælden, reparere gården og "række sit eneste barn hånden og forsyne hende, indtil hun kommer i mands værn, således som han for Gud og den kristne øvrighed agter at være gestændig."²⁴⁷

900. METTE PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 1. januar 1696, død efter 1763. Gift 1. i Borum 30. marts 1723 med Søren Simonsen, født 1674, død i Hørslev, begravet 3. juni 1725 i Framlev. Gift 2. i Framlev 13. januar 1726 med Christen Mortensen, født i Bjertrup 1697, død i Hørslev, begravet 24. juli 1742 Framlev. Gift 3. sst. 14. november 1742 med Jens Knudsen, død før 14. september 1757.

Barn i første ægteskab:

1713. Jens Sørensen, døbt 7. maj 1724, begravet 10. juli 1726.

Barn i andet ægteskab:

< 1714. Maren Christensdatter, døbt 8. september 1726.

Mette Pedersdatter nævnes 1763 i skiftet efter sin barnløse moster Dorte Christensdatter i Åstrup, og i skiftet efter hendes første mand Søren Simonsen, da hans efterladenskaber 1727 skulle skiftes og deles mellem hendes og hans børn af første ægteskab og hans og Mette Pedersdatters barn, Jens Sørensen 1 år gammel. Til stede ved skiftet var enkens lavværg, hendes far Peder Olufsen fra Borum.

Det sparsomme bohav bestod af et par borde, to kister, hvoraf den ene var gammel. Et egetræsskab og en stolpeseng samt fire stole, dog var to af dem gamle. Endvidere var der lidt husgeråd, og af metal en lille kobberkedel, to gamle messingkedler, en gammel jerngryde, en ny skæppe, en jernpande og kedelkroge. Af sengeklæder var der ikke ret mange, og den afdødes klæder var ganske få og kun 4 sldl. 3 mark 2 sk. værd. Dyrene, bestående af fem heste eller hopper og en plag, tre køer, en ung kvie og to spædkalve, tre får, to svin og fire gamle gæs med gæslinger, var 39 sldl. værd.

Gårdens 27 fag bygninger skulle repareres for 27 sldl., og med inventar blev udgifterne beregnet til 180 sldl. 3 mark 2 sk., men da formuen kun androg 114 sldl. 2 sk., kunne der ikke blive noget til arvingerne. Boet blev dog overladt enken. Man bemærker, at Mette Pedersdatters far Peder Olufsen var den eneste, der kunne skrive sit fulde navn, alle andre underskrev sig med bogstaver, også vurderingsmændene.²⁴⁸

Mette Pedersdatter blev gift igen, hendes anden mand Christen Mortensen havde været dragon, og han fæstede afgangne Søren Simonsens gård i oktober 1725.²⁴⁹ Efter loven kunne Søren Simonsens enke ikke blive gift igen, førend der var blevet afholdt skifte, så når skiftet efter hendes første mand ser ud til først at have fundet sted i 1727, må dette forhold kunne tages som bevis for, at skifterne ikke altid skete i rette tid eller først nogen tid efter, de faktisk havde fundet sted og blev indskrevet i protokollen. Christen Mortensen var fra Bjertrup, hans far hed Morten Jensen, og hans søster Edel Mortensdatter var gift med Mette Pedersdatters bror Rasmus Pedersen i Borum.

Efter Christen Mortensen er der ikke afholdt skifte, formodentlig fordi der intet var at arve. Efter hans død blev gården 1741 fæstet af Jens Knudsen fra Galten, som betalte 8 rdl. i indfæstning og blev gift med enken.²⁵⁰ Jens Knudsen var søn af Knud Sørensen Knudsen

247. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1760 8/1, fol. 1.

248. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1727 30/6, fol. 83.

249. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1725 11/10, fol. 216.

250. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1741 16/11, fol. 222.

og dennes anden kone Birgitte Nielsdatter i Galten.²⁵¹ I sit tredje ægteskab fik Mette Pedersdatter ikke børn, så da hendes mand døde i 1757, var det hans søskende, der skulle arve halvdelen af boets værdi. Det var en helbror, Søren Knudsen i Galten, og fem halvsøskende, Niels Knudsen, gårdmand i Herskind, Knud Knudsen 19 år, Laurits Knudsen 14 år, begge hjemme hos deres stedfar Jens Herlovsen i Galten, samt Ellen Knudsdatter i ægteskab med gårdmand Niels Lauritsen i Høver. Mette Pedersdatters lavværge var Rasmus Nielsen fra Tåstrup, som havde en af hendes døtre til ægte.

Registreringen af løsøret begyndte med genstande af kobber, messing og tin. Af det sidste var der tre gamle fade, seks tallerkener af en og tre af en anden slags samt en gammel lysestage. En bibel nævnes også. Der var ikke nogen kakkellov, af jern var der kun husgeråd og værktøj. Af møbler var der kister, et hængeskab og et madskab med tre låger. Der nævnes tre borde, hvoraf et var langt af asketræ og med åben fod. Bænke, stole, en lille skammel, to spinderokke og en del husgeråd af træ samt senge, hvoraf to var med himmel, de var fyldt med sengetøj, og det var en alkove og karlens seng også.

Den afdødes klæder blev vurderet til 15 rdl. 2 mark 12 sk. En gammel vendt klædesvest var kun 5 mark værd, men i den var der 38 sølvknapper til over to rdl., en blå kjole havde kamelhårsknapper. De øvrige klæder havde metalknapper. En hat havde et lille sølvspænde, et grønt hatslag, en gammel hue, vanter, strømper, handsker og hørgarnsskjorter, støvler og sko med messingspænder og et spanskrør med brun knap nævnes også.

Dyrene blev vurderet til 66 rdl. Boets formue blev på 144 rdl. 5 mark 6 sk. Gårdens 34 fag bygninger skulle repareres for 26 rdl., som sammen med værdien af dyr, korn og redskaber til gårdens fortsatte drift i alt androg 114 rdl. Gæld var der også, og der skulle derfor fratækkes 147 rdl. 2 mark, så der var underskud og dermed intet til arvingerne.²⁵²

901. MARGRETE PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 28. august 1701, død efter 1763. Gift 1. i Borum 10. juni 1726 med Niels Frandsen, død i Fajstrup, begravet 21. maj 1730 i Lading. Gift 2. i Lading 3. december 1730 med Peder Mikkelsen, død efter 27. april 1763.

Børn i første ægteskab:

1715. Anne Nielsdatter, døbt 9. februar 1727.

1716. Jens Nielsen, døbt 3. april 1729.

Børn i andet ægteskab:

< 1717. Mikkel Pedersen, døbt 18. november 1731.

1718. Peder Pedersen, døbt 2. februar 1734.

1719. Peder Pedersen, døbt 10. februar 1737.

1720. Maren Pedersdatter, døbt 10. juli 1740.

1721. Inger Pedersdatter, døbt 24. marts 1743.

1722. Helle Pedersdatter, døbt 24. april 1746.

Margrete Pedersdatter og hendes anden mand Peder Mikkelsen er nævnt i 1763 i skiftet efter hendes barnløse moster Dorte Christensdatter i Åstrup.²⁵³

Margrete Pedersdatters første mand Niels Frandsen havde været gift før, så da han døde, skulle arven deles mellem enken og hans to hold børn. Margrete Pedersdatters søn Jens var lidt over et år og datteren Anne godt tre år gammel, da deres far døde. Ved skiftet 1730 var deres morfar Peder Olufsen fra Borum til stede som deres formynder.

Det var ikke noget velhavende bo. Møblementet bestod af et asketræsbord med åben fod,

251. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1730 5/12, fol. 356.

252. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1757 14/9, fol. 337.

253. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1763 27/4, fol. 294.

to stole og to gamle stole med halmsæde, tre kister, en af fyr med beslag, en af eg, og en gammel, et lille skrin og et skab var af egetræ, et hængeskab, et stolpesengested uden himmel, to bænkefjæl, samt husgeråd af træ, kar, tønder, grynkuber, en hjulrok, en håndkværn med to gamle sten, og her nævnes også tre tinfade og tre tallerkener. Derefter ting af jern og messing, en jerngryde, en gammel og en lille messingkedel samt et fyrbækken, en pande og rist var af jern, og det var kedelkrog og ildtang samt værktøj og redskaber også. Af sengeklæder var der ikke så meget. Det var foruden fire lagner over- og underdyner samt hovedpuder af vadmæl, bolster og olmerdug.

Niels Frandsens klæder blev vurderet til 1 rdl. 1 mark, de bestod kun af et par læderbukser, en gammel sort kjole, en grå vadmelskjole, et par sko. Så lidt har han naturligvis ikke kunnet nøjes med, men resten af hans tøj har formodentlig været så slidt, at det ikke er blevet vurderet. Til sidst nævnes en vugge med to puder.

Af bæster og fæmon var der to heste, to hopper og to plage, to køer, en ungnød, en kvie, to får med lam, et sosvin, to polte og fire grise. Der var to vogne med behør, den ene var gammel og den anden ringere, endvidere var der en plov med tilbehør og to gamle harver. Kornet i marken blev ikke vurderet. Boets formue blev opgjort til i alt 91 rdl. 8 sk., men det blev berettet, at Niels Nielsen i Skjolddelev skyldte 76 rdl. Gården skulle repareres for 24 rdl., og der skulle være dyr, vogn og plov til en værdi af 58 rdl. Desuden var der gæld til Morten Nielsen i Skivholme, nemlig en arvepart på 25 rdl., og de fire ældste af Niels Frandsens børn med hans første kone Anne Marie Nielsdatter havde efter et skiftebrev dateret 5. juli 1726 27 rdl. 2 mark 10 sk. til gode, hvilket forlangtes forlods udtaget af boet, og der var ligeledes penge bortskyldige for mandens begravelse samt nogle mindre beløb til Christen Pedersen og Peder Olufsen fra Borum, også tjenestekarlen fordrede resterende løn. Så med en samlet sum på 143 rdl. 1 mark 10 sk. blev der et stort underskud, så der intet kunne blive til arvingerne.²⁵⁴

902. ELLEN PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 13. maj 1704, død sst. 21. april 1794. Gift i Borum 2. februar 1730 med Peder Rasmussen Javngyde, død efter 27. april 1763.

Ellen Pedersdatter og hendes mand er nævnt 1763 i skiftet efter hendes barnløse moster Dorte Christensdatter, som døde i Åstrup.²⁵⁵

903. RASMUS PEDERSEN, født i Borum, døbt 4. september 1707, død sst., begravet 26. marts 1773. Gift med Edel Mortensdatter, født omtrent 1700 i Bjertrup i Hørning sogn, død i Borum, begravet 26. november 1762.

Børn:

1723. Maren Rasmusdatter, døbt 28. marts 1734.

1724. Inger Rasmusdatter, døbt 9. december 1736.

1725. Inger Rasmusdatter, døbt 16. februar 1738.

1726. Birte Rasmusdatter, døbt 7. maj 1741.

Rasmus Pedersen er nævnt 1763 i skiftet efter sin barnløse moster Dorte Christensdatter i Åstrup, hvor det nævnes, at han var sognefoged i Borum.²⁵⁵ Rasmus Pedersen fæstede i 1735 sin fars fradøde gård mod at yde sin mor ophold. Han skulle desuden være lægdsmand og budfoged, ligesom hans far før havde været.²⁵⁶

Da ryttergodset skulle sælges på auktion, blev det meget vigtigt for selvejere at kunne

254. LAV. Frisenborg skifteprotokol 29/7 1730, fol. 252.

255. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1763 27/4, fol. 294.

256. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1735 4/3, fol. 75.

fremvise deres adkomst. De kunne nemlig undgå, at også deres gårde blev sat på auktion, hvis de forlods indvilligede i at betale 100 rdl. pr. td. hartkorn for deres jord.²⁵⁷ De nye kongelige skøder skulle udstedes til én ejer, og så blev det nødvendigt at få samlet alle arveparterne på en hånd. Derfor er mange skøder på arveparter først blevet skrevet og tinglæst i 1766 og 1767. Jens Mortensen i Bjertrup fik den 5. marts 1767 tinglæst: Jeg underskrevne Rasmus Pedersen i Borum på min hustru Edel Mortensdatters vegne såvel som formynder for Mette Pedersdatter i Hørslev og Karen Mortensdatter i København, som er arvinger efter salig Morten Jensen i Bjertrup, kendes og hermed vitterliggør, at jeg, efter udstedt lovbuds tingsvidne af Skanderborg birketing 26. februar sidst, med fri vilje og velberåd hu, har solgt og afhændet til Jens Mortensen og hustru Anne Pedersdatter selvejer rettigheden i den halve selvejergård i Bjertrup, som Morten Jensen er fradød og nu bebos af bemeldte Jens Mortensen. Skødet er underskrevet den 2. marts 1767, altså nogle år efter Edel Mortensdatters død og længe efter hendes far Morten Jensen døde i 1741.²⁵⁸

904. PEDER JENSEN BALLE, født i Geding, Tilst sogn 1686, død i Søften 3. marts, begravet 12. marts 1753. Gift i Søften 6. juli 1730 med Kirsten Pedersdatter.

Peder Jensen Balle er nævnt i skiftet efter sin morbror Jens Olufsen i Borum i 1723.²⁵⁹ 1730 fæstede han salig Jens Christensens gård i Søften og blev gift med Kirsten Pedersdatter,²⁶⁰ enke efter Jens Christensen, som blev dræbt i et slagsmål i Søften kro i 1730.

Efter Peder Jensen Balles død i 1753 blev skiftet indledt den 5. marts med registrering til det senere skifte, som fandt sted den 2. april samme år. Ole Jensen fra Geding på egne og sin svogers vegne afbrød registreringen ved at anmode om, at der kunne skiftes uden vurdering, hvortil han ville indhente fuldmagt fra sin bror i København.

På tredivedagen mødte enken Kirsten Pedersdatter og arvingerne Ole Jensen af Geding på egne og på broderen Rasmus Jensen Balles vegne, mens Bertel Jensen fra Tinning var til stede på sin hustru Maren Jensdatters vegne. En fuldmagt fra Rasmus Jensen Balle i København, givet til Ole Jensen, blev læst og indskrevet i protokollen. Det samme gjorde et brev, som han havde sendt til skifteforvalteren, hvori han skriver, at dersom der måtte blive ham tildelt arv, "da skulle det være mig kært, at samme måtte atter deles i tre lige dele, nemlig til min salig brors enke, min søster i Tinning og min bror i Geding", og han fremsætter ønske om, at den efterladte og hendes børn fortsat kunne nyde hans grevelige excellences høje protektion. Enken og de andre arvinger var blevet enige og begærede, at ingen ordentlig registrering og vurdering skulle foretages, og at de ville give afkald.

Dette gjaldt også for svogeren i Geding, at hvis ikke, som aftalt hans og den afdødes søsters søn Rasmus Bertelsen, som tjente i gården, kunne få enkens datter, sin salig brors steddatter Anne Jensdatter til ægte og gården i fæste, så skulle han have 20 rdl. i arv, hvilket enken og hendes lavværge bekræftede. Da hun tilstod, at boets gæld på 50 rdl. til sognepræst og degn var hende vitterlig, og at den ville blive betalt, når det blev forlangt, tiltrådte skifteretten arvingernes aftale.²⁶¹

905. MAREN JENSDATTER, født i Geding, døbt 14. november 1694 i Tilst, død efter 1754. Gift 10. april 1714 i Tilst med Bertel Jensen, født i Tinning 1688, død sst., begravet 6. januar 1754 i Folby.

257. RA. Specifikationer og beregninger m.m. vedr. solget af det Skanderborgske rytterdistrikts gods, dels trykte specifikationer, dels beregninger og kopier af kvitteringer udstedt til køberne.

258. RA. ADK.1767. Gård nr. 64, skøde 2 .

259. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol. 1723 15/11, fol. 191.

260. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1730 17/4, fol. 38.

261. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1753 2/4, fol. 374.

Børn:

- < 1727. Peder Bertelsen, døbt 17. november 1715.
- < 1728. Rasmus Bertelsen, døbt 24. juni 1721.
- < 1729. Jens Bertelsen, døbt 15. august 1728.
- 1730. Niels Bertelsen, døbt 14. oktober 1731.
- < 1731. Margrete Bertelsdatter, døbt 12. september 1734.
- < 1732. Kirstine Marie Bertelsdatter, døbt 11. oktober 1739.

Maren Jensdatters mand var fra Tinning i Folby sogn, hans forældre Jens Bertelsen og Maren Christensdatter kendes fra kirkebogen, idet de var faddere hos sønnen nogle gange. Maren Jensdatter er sammen med sine søskende nævnt i skiftet efter broderen Peder Jensen Balle, som døde uden livsarvinger i 1753.

Der blev holdt skifte efter Bertel Jensen i 1754 og foretaget deling mellem hans efterladte enke Maren Jensdatter og deres udi ægteskab sammen avlede børn, som var 3 sønner og 2 døtre, navnlig Jens Bertelsen 38 år, Rasmus Bertelsen 32 år, Peder Bertelsen 29 år, Margrete Bertelsdatter 20 år og Kirsten Bertelsdatter 14 år gammel. Enkens lavværge Ole Balle fra Geding var også til stede på sønnen Rasmus Bertelsens og de to døtres vegne, Niels Madsen fra Tinning var med som formynder for den ældste datter, og den ældste bror Jens Bertelsen skulle være formynder for den yngste datter, fordi farbroderen Morten Jensen ikke var i den stand, at han kunne påtage sig formynderskabet. Skifteskriveren har tilsyneladende kludret noget med de ældste sønners alder, der ikke er overensstemmende med kirkebogen.

Som så ofte i registreringen af indboet indledes med solv, der var et navnløst solvbæger til 9 rdl., et mindre til 2 rdl. og to solvskeer til 3 rdl., og der var både tin, messing og af malm en stor og to mindre lysestager. En ny brændevinskedel af kobber med tilbehør var med 27 rdl. den højst vurderede metalgenstand, og i bryggershuset var der et stort mæskekar, brændevinspiber og en del tønder andre ting af træ.

Stuehuset havde en kakkeltue, to kamre, en dagligstue, en mellemstue og en overstue, og der var bortset fra kamrene møbler i alle rum. Ildstedet må have været i mellemstuen, for der nævnes foruden gryder også skorstenslænker, ildskuffe og ildklemme. I kakkeltuen var der en skabsseng og et andet sengested og i dagligstuen en stolpeseng, kister, borde, skabe m.m., som var almindelige. I overstuen var der 4 skilderier. Sengeklæderne blev vurderet særskilt stue for stue, og der var mange. De tilstedeværende samtykkede, at den salig mands klæder blev delt mellem sønnerne. Løsørevurderingen slutter med to salmebøger og en bønnebog.

Bæsterne var 68 rdl., hovderne 61 rdl. 3 mark, får, svin og gæs til 21 rdl. 4 sk. og 9 bistader 6 rdl. værd. Af udestående og tilfordrede penge skyldte Peder Balles enke en arvepart i Søften på 20 rdl. Formuen var på 379 rdl. og 7 sk. Gårdens brøstfældighed blev anslået til 20 rdl., besætningen skulle modsvare 48 rdl., vogn, plov og harve 12 rdl. 2 mark, som sammen med begravelses omkostningerne også for enken samt skiftesalær m.m. blev på i alt 110 rdl., så der til deling blev 269 rdl. 7 sk.²⁶²

907. OLUF JENSEN BALLE, født i Geding, døbt 28. november 1700 i Tilst, død i Geding, begravet 2. april 1782. Gift 26. juli 1744 i Søften med Maren Jensdatter, født om trent 1723, død i Geding, begravet 3. august 1796 i Tilst.

Børn:

- 1733. Jens Olufsen, døbt 8. april 1749.
- < 1734. Margrete Olufsdatter.
- < 1735. Kirsten Olufsdatter, døbt 8. oktober 1752.

262. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1754 4/4, fol. 406.

- < 1736. Anne Kirstine Olufsdatter.
- 1737. Peder Olufsen, døbt 8. august 1756.
- 1738. Rasmus Olufsen, født omtrent 1759.
- 1739. Christen Olufsen, født omtrent 1764.

Den 11. november 1796 blev skiftet sluttet efter afgangne gårdfæster Oluf Jensen Balles enke Maren Jensdatter i Geding. Hendes børn og arvinger var 4 sønner Jens Olufsen, Rasmus Olufsen, Peder Olufsen og Christen Olufsen, som alle var fuldmyndige, og tre døtre, der alle var gift, Margrete Olufsdatter var gift med Søren Rasmussen i Lerbjerg, Anne Kirstine Olufsdatter med Anders Nielsen i Herskind og Kirsten Olufsdatter med Søren Rasmussen i Søften. 15 Juni 1797 udbetalte den ældste bror Jens Olufsen til hver af sine brødre 233 rdl. 2 mark, som udgjorde 700 rdl. og til Peder Olufsen betalte han 63 rdl. og til Christen Olufsen 30 rdl. som han var dem skyldig. Derefter tilstod Rasmus, Peder og Christen Olufsen med deres hænders underskrift, at de ikke havde noget at fordre af deres bror Jens Olufsen hverken for selvejerrettigheden udi den ommeldte gård eller anden retmæssig gæld efter i dag, hvor de efter deres forening er blevet betalt med den summa 793 rdl.²⁶³

908. KIRSTEN JENSDATTER BALLE, født i Geding, døbt 9. april 1705 i Tilst, død 21. maj i Geding, begravet 27. maj 1738 i Tilst. Gift i Tilst 18. november 1731 med Christen Rasmussen Balle, død i Geding efter 1750.

Kirsten Jensdatter Balle døde uden livsarvinger, så det var hendes mor og søskende, der skulle dele arven med hendes efterlevende enkemand Christen Rasmussen Balle i Geding.

Deres arveafkald lyder: “Kendes underskrevne Margrete Olufsdatter Balle, Peder Jensen Balle, Ole Jensen Balle, og Bertel Jensen på min hustru Maren Jensdatters vegne, og hermed vitterliggør, at såsom det har behaget Gud ved døden at bortkalde min datter og vores kære søster Kirsten Jensdatter udi ægteskab med velagt Christen Rasmussen Balle her i byen, sidstleden 21. maj og har ingen livsarving efterladt sig, hvorefter bemeldte Christen Balle med os har gjort denne forening og afhandling om den arv, vi efter hende kunne tilkomme, nemlig at han til os har betalt udi rede penge 40, siger fyrretyve slette daler. I lige måde fra sig tilbageleveret til ham medført løsøre, såsom seng og klæder, kiste og bord samt gangklæder med videre. Så at han i alle måder rigtigt og redeligt haver fornøjet os for al vores tilkommende arvepræntion efter hans salig hustru Kirsten Jensdatter, nævnt og unævnt, være sig af hvad navn det have kan.[Vi] takker for god og fornøjelig medfart, hvorfor [vi] og hermed vil have fornævnte Christen Balle og hans arvinger for os, min kære søn og vores bror Rasmus Jensen Balle i København og hans arvinger, alle og nogle for en, og vores arvinger urykkelig kvitteret og med dette afkald på Vester Lisbjerg herredsting at lade læse og påskrive, foruden noget kald og varsel os dertil at give. Det til bekræftelse haver vi vores hænder her neden underskrevet Datum Geding den 27. november Ao 1738”²⁶⁴

909. RASMUS JENSEN BALLE, født i Geding.

Rasmus Jensen Balle boede i København, da hans bror Peder Jensen Balle døde uden livsarvinger i 1753. Af hans brev til skifteretten ses, at han boede på Christianshavn.

911. OLUF HANSEN, født i Borum, døbt 8. oktober 1702, død sst., begravet 30. april 1766. Gift i Framlev 8. oktober 1745 med Maren Sørensdatter, født i Snåstrup mølle, døbt 10. december 1719 i Framlev, død i Borum, begravet 5. juni 1771.

263. LAV. Ristrup skifteprotokol 1796 11/11, fol. 27, 1797 15/6, fol. 37.

264. LAV. Ristrup skifteprotokol 1738 27/11, fol. 66 - erklæring.

Barn:

1740. Søren Olufsen født omtrent 1748.

Maren Sørensdatters forældre hed Søren Mortensen og Maren Andersdatter. Året efter giftermålet overtog Oluf Hansen i 1746 den anden halvpart af sin fars selvejergård, hvoraf han tidligere havde fæstet den første halvdel.²⁶⁵

Oluf Hansen døde i 1766, og der blev holdt skifte efter ham til deling mellem hans enke Maren Sørensdatter og hendes med den salig mand i ægteskab avlede søn Søren Olufsen, som var 18 år gammel, hans værge var Peder Nielsen fra Borum.

Mange af de møbler, som blev vurderet var malede, også et sengested fyldt med sengetøj og det samme gjaldt to hulsenge. Der var adskilligt thetøj med tilhørende kobber thekedel i den stue, hvor der var kakkelovn, borde, stole, en pyramide og spejle. I endnu en stue var der blandt andet et af de gamle egetræs femrumsskabe, bord, stole og skammel samt endnu et sengested med indhold, og da husgeråd af messing og jern nævnes i den stue, har ildstedet formodentlig været der. I bryggerset var der en kobber bryggekedel, olkar, bagetrug. Desuden blev forskellige baljer og tønder opbevaret i en kælder, og på loftet var der et og andet gammelt skramleri. Da der var et huggehus, var det der, værktøjet blev vurderet.

Dyrene var 216 rdl. 1 mark værd. Først derefter blev noget sølvtoj fremvist og vurderet. Der var et stort og et mindre sølvbæger, seks sølvskeer og et krus med søvlåg. Selvejerrettigheden blev vurderet til 400 rdl. så der i alt var værdier for 819 rdl. 2 mark. Da udgifterne var på 191 rdl. 5 mark 14 sk. blev der 562 rdl. 2 mark 2 sk. til deling mellem arvingerne.²⁶⁶

912. ANNE HANSDATTER, født i Borum, døbt 8. marts 1705, død i Storning før 1754. Gift i Borum 6. november 1738 med Tomas Pedersen, født i Storning 1687, død sst. begravet 6. januar 1763.

Børn:

1741. Hans Tomasen født omtrent 1738.

< 1742. Lene Tomasdatter.

Anne Hansdatters mand Tomas Pedersen var første gang gift med Helle Olufsdatter, som også var en af herredsfoged Peder Pedersens efterkommere, men da det var i tredje og fjerde led, de var beslægtede, behøvede de ikke at få dispensation til indgåelse af ægteskab.

Tomas Pedersen var selvejer. Han mødte for retten den 14. januar 1745 og beviste med et tingsvidne udstedt den 7. januar samme år, at han havde ladet sin halve selvejergård lovbyde. Derfor tog han i hånd sin hustrus bror Oluf Hansen af Borum, som på sin søster Anne Hansdatters vegne, til hende skødede og solgte en halv selvejerrettighed i hans iboende gård i Storning, som hun og hendes arvinger skulle have, nyde og beholde - osv.²⁶⁷

Da Storning kirkebog ikke er bevaret fra den tid, hvor Tomas Pedersen og Anne Hansdatters børn blev født, er de fundet i skiftet efter Tomas Pedersens bror Niels Pedersen i Galten, som døde uden livsarvinger i 1764.²⁶⁸

913. ELLEN HANSDATTER, født i Borum. Gift 1. i Borum 22. januar 1745 med Rasmus Olufsen, født i Borum døbt 29. august 1700, død i Borum, begravet 5. oktober 1745. Gift 2. i Borum 28. juni 1746 med Peder Pedersen Kvolbæk, født 1721, død i Borum, begravet 19. oktober 1781.

265. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1746 14/12, fol. 254.

266. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1766 16/9, fol. 171.

267. RA. ADK.1767: Gård nr. 90 skøde 1.

268. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 15/10, fol. 419.

Børn i andet ægteskab:

1743. Elisabeth Sofie Pedersdatter, døbt 25. marts 1748.

1744. Peder Pedersen, døbt 21. marts 1751.

Ellen Hansdatters første mand var ligesom hun selv en af herredsfoged Peder Pedersens mange efterkommere. De måtte derfor som næstsøskendebørn have kongelig tilladelse til at blive gift.²⁶⁹ Ægteskabet varede kun lidt over otte måneder, så døde Rasmus Olufsen, uden at de havde fået nogen børn.²⁷⁰ Ellen Hansdatter blev gift igen, og hendes anden mand Peder Pedersen Kvolbæk betalte husbondhold den 16. marts 1746 på den selvejergård, som Rasmus Olufsen havde overtaget efter sin far.²⁷¹

915. BERETE RASMUSDATTER, født i Borum, døbt 17. maj 1728, død efter 1788. Gift i Borum 20. juli 1758 med Peder Nielsen Fregerslev, født i Panderup, døbt 8. juli 1725 i Trige, død i Borum, begravet 24. oktober 1783.

Børn:

1745. Rasmus Pedersen, døbt 17. april 1759.

1746. Niels Pedersen, døbt 19. december 1762.

1747. Anne Pedersdatter, døbt 2. september 1764.

1748. Peder Pedersen, døbt 5. juli 1767.

1749. Jens Pedersen, døbt 26. december 1770.

Berete Rasmusdatter blev gift med sin fætter, og de måtte derfor ansøge om tilladelse til ægteskab.²⁷² Men at de desuden også var næstsøskendebørn, fremgår ikke af tilladelsen. Efter at have fået fripas samme år de blev gift, betalte Peder Nielsen Fregerslev husbondhold af halvdelen af Rasmus Fregerslevs selvejergård.²⁷³ Det blev årsag til, at han senere fik tilnavnet Fregerslev ligesom sin svigerfar.

1765 fik Berete Rasmusdatter og Peder Nielsen Fregerslev på Frisenborg birketing læst og indskrevet skødet på deres selvejergård i Borum. Det lyder i uddrag: "Kendes jeg Birgitte Rasmusdatter, Peder Nielsens hustru af Borum by, Borum sogn, Framlev herred, Skanderborg amt, og hermed vitterliggør, at da jeg ved mine nu afdøde forældre, salig Rasmus Pedersen Fregerslev og Maren Olufsdatter i Borum deres dødelige afgang, som deres eneste barn og arving er lovmæssigt blevet ejer af den dem tilhørende, og nu af mig og bemeldte min mand Peder Nielsen påboende selvejergård i Borum by, der står for hartkorn efter nye landmålings matricul no. 11. jordskyld 7 td. 4 skp. 3 fjr. 2 alb. med dertil liggende 2 gadehuse, det ene i den østre ende af bemeldte gårds abildhave, og det andet østers, yderst i byen, kaldet Brunsvig, såvel som en tiendepart af gård nr. 1., hvis hartkorn er jordskyld 9 td. 1 skp. og altså den mig tilhørende ene tiendepart hartkorn jordskyld 7 skp. 2 syv tiendedele alb. med alt under bemeldte hele gård no. 11. og en tiendepart af nr. 1. deres ejede og derunder rette tilliggende og tilhørende i mark [og] by af bygninger, gårdsted, gadehuse - osv. som med rette tilligge bør i by og mark, inden og uden markskel efter derpå havende skøder og adkomster fra Framlev herreds ting af 7. maj 1656, 13. februar 1678, 22. februar 1682 og 22. september 1697, samt på grevskabet Frisenborgs birketing af 19. marts 1726. Så bliver herved af mig med fri vilje og velberåd hu og ifølge det af mig ved grevskabet Frisenborgs birketing begærede og erholdte lovbuds tingsvidne af 12., 19. og 26. marts sidst afvigte fra

269. LAV. Århus bispearkiv ægteskabsdispensation 1730 13/9.

270. Kirstin Nørgaard-Pedersen: Herredsfogedslægten efterkommer nr. 435.

271. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1746 16/3, fol. 152.

272. LAV. Århus bispearkiv ægteskabsdispensation 1759 30/6.

273. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1758 2/8, fol. 218.

mig og mine arvinger, fødte og ufødte bortskødet afhændet og solgt til forberedte min kære mand, Peder Nielsen af Borum og hans arvinger, den halve part af alt forberedte, mig efter mine salig forældre tilfaldne og tilhørende ejendom” Skødet er underskrevet den 6. april 1765 af Birgitte Rasmusdatter med Rasmus Pedersen og Oluf Hansen som vitterlighedsvidner.²⁷⁴

Efter Peder Niensens død i 1783 blev der holdt skifte, hans arvinger var foruden enken Birgitte Rasmusdatter en søn Rasmus Pedersen, som var 25 år, gift og boende i Hørslevgård, Niels Pedersen 22 år myndig under kurator, nemlig hans ældre bror, og tillige Peder Pedersen 15 år, Jens Pedersen 13 år og en eneste datter Anne Pedersdatter på 19 år. Den afdødes søsters mand sr. Peder Lauritsen af Hjortshøj var anmodet om at møde som født værge på de umyndiges vegne, men var blevet forhindret, så i hans sted mødte den afdødes brorsøn Søren Pedersen fra Mundelstrup. Birgitte Rasmusdatter fremlagde en kontrakt, som hun og hendes afdøde mand havde oprettet den 21. august samme år: “Jeg undertegnede, selvejer Peder Nielsen i Borum har længe været betænkt at fastsætte og bestemme delingen efter min død mellem min hustru og børn, hvem af de sidste, der skulle have min påboende gård, og hvad derfor skulle afgives til de andre. En sygdom, hvoraf jeg en tid lang har holdt sengen, og som ingen håb giver mig om livet, minder mig derom.

Allernådigst forordning af 13. maj 1769 om selvejerbønder tillader en selvejer at bestemme sin sidste vilje efter sin død, ingen kan bedre, thi ingen kender bedre sin tilstand, end han selv, ingen kan mere retfærdig, thi den faderlige kærlighed, som han føler lige højt for alle sine børn, forbinder ham at dele dem lige imellem. Af disse grunde, såvel som citerede forordning samt mit høje nådige herskab, hr. greve Wedel Friises nådigste approbation og underdanigst udbedende tilladelse, har jeg i Guds navn bestemt og fastsat delingen efter min død imellem min kære hustru Berete Rasmusdatter og vores sammen avlede fem børn” -

Derefter opremses børnene en for en, og det ses, at datteren skulle gå lige i arv med sine brødre, og alle skulle arve 400 rdl. i rede penge, og datteren skulle have en seng med sengeklæder og en dragkiste, mens hver af sønnerne skulle have et chatol. De sønner, som ikke havde fået udstedt pas, skulle have 50 rdl. til det, og datteren skulle derfor også have 50 rdl.

Den af børnene, som skulle beholde gården, skulle have den med besætning og selvejerrettighed, ligesom Peder Nielsen selv havde haft den, og de øvrige arvinger skulle udstede skøde og adkomst på gården. Alt andet på gården skulle følge med, undtagen det, som Birgitte Rasmusdatter havde udtaget, såfremt hun overlevede sin mand. Denne arving skulle derfor være pligtig at yde sin mor ophold ved stedet og sørge for alle hendes fornødenheder. Formynderens fuldmægtig Søren Pedersen tvivlede ikke på, at Berete Rasmusdatter var villig til for egen regning at være ansvarlig for alle krav til stervboet og skifteomkostningerne.

Enken foreviste derefter en af salig justitsråd Teilmann til Ristrup udstedt obligation til hendes salig mand af dato 26. april 1717 på kapital 1250 rdl., som hans svigersøn og datter, som eneste arving efter salig justitsråd Teilmann, nemlig hr. justitsråd Wormskjold og frue er debitorer for, hvilken kapital hun begærede udlagt til sine børns fædrene arveparter, hun selv til sin tid godtgør de 50 rdl. ekvivalent for den søns pas, om det bliver en af sønnerne, der får gården, og de to ældste sønner har fået deres parter. Derefter blev en genpart af obligationen leveret til skifteretten og indskrevet i protokollen. Allerede da kontrakten om arven blev aftalt, havde den ældste søn fået sin andel udbetalt, så obligationen blev fordelt med 400 rdl. til hver af de andre, og de sidste 50 rdl. skulle gå til en af de yngste sønners pas.²⁷⁵ Det blev sønnen Jens Pedersen, der i 1788 betalte husbondhold på sin afdøde fars gård.²⁷⁶

274. LAV Frisenborg birks justitsprotokol 1765, fol. 36.

275. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1783 7/11, fol. 742.

276. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1788 1/6, fol. 458.

916. JENS CHRISTENSEN, født i Søften dræbt sst., begravet 14. februar 1730. Gift i Tilst 29. juni 1721 med Kirsten Pedersdatter.

Børn:

1750. Maren Jensdatter, døbt 11. juli 1723.

1751. Peder Jensen, døbt 8. december 1726.

< 1752. Anne Jensdatter, døbt 19. juni 1729.

Jens Christensen var fæster under Frisenborg, dog er et fæstebrev til ham ikke fundet i fæsteprotokollen, som først begynder i 1719. Det var en stor gård på 10 td. og 6 skp., han havde i fæste, og det må være den samme gård, som hans far Christen Clemendsen havde før ham, den havde nøjagtig samme størrelse i 1688 matriklen.

Lørdag efter Helligtrekongersdag 1730 var Jens Christensen gået hen i kroen. Ved nitiden blev der slagsmål, og ugen efter var han død. Alle de folk, som havde været til stede og flere til, blev efterfølgende stævnet til tinget, blandt dem Jens Christensens formodede banemand soldat Peder Sørensen Kusk eller Kold, som han også blev kaldt "at møde den 1. februar førstkommende, klagemål, vidner, syn og attester at påhøre, spørgsmål at besvare, sigtelse og saggivelse at modtage med videre, alt angående den overløst, som I har forøvet imod og på Jens Christensen i Søften udi kromanden Rasmus Nielsens hus sammesteds afvigte lørdag den 7. januar. At I med hug, stød og slag uden nogen given årsag, så her om at vidne" osv.-

Den anklagede, som havde været arresteret på Frisenborg, blev spurgt, "om han var lovligt stævnet, som indført er, hvor til han svarede jo," derefter fulgte en grundig vidneafhøring, hvor vidnerne efter edsafleggelsen, "siden at det anses at være livssag," blev udspurgt enkeltvis. Degnen vidnede, at da klokken var ungefær otte eller ni, var der ikke klammeri mellem nogen, førend Peder Sørensen Koldt tog et krus i sin hånd, som han (deggen) tog fra ham og satte i vinduet, hvorefter Peder Koldt sagde "Ta'r I kruset, så ta'r jeg stoben," og da han havde taget den, tog konen i huset den fra ham.

Jens Christensen, som nu er død og begravet, sad på en bænk levendes inden for bordet ved vinduet imellem tvende personer, Rasmus Bøstrup og Søren Jensen af Søften, og alle tre sad og sov, og deres arme og hoved lå på bordet, da slog Peder Sørensen den nu afdøde Jens Christensen i hans hoved med hans blotte og bare hånd uden nogen tiltale, og ved dette slag vågnede Jens Christensen og så i vejret, og sagde: "Hvad var det for en hund, der slog mig?"

Degnen havde så sagt til Peder Sørensen, "der er ingen, som vil gøre en hund ondt, når han sover, end sige et menneske, det havde du stor synd af," og så greb de efter hinanden, Peder Sørensen og Jens Christensen fik fat i hinandens hår, så kom Jens Christensen over bordet og ud på gulvet, og degnen løb imellem dem.

I det samme kom soldat, Søren Jensen Snedker og tog fat på degnen og holdt ham, hvad Søren Snedker selv her for retten tilstod, og forhindrede ham i det (at skille dem ad), og da sagde han to tre gange, at han skulle lade ham løs, "er det ikke en ynke og elendighed, at du står og holder mig, og jeg skal stå og se på, at han slår manden således, nemlig at Peder Sørensen Kusk slog Jens Christensen." Først da Peder Sørensen noget efter lod Jens Christensen være, så de blev skilt ad, slap Søren Snedker degnen og sagde "red nu", og da var Jens Christensen slagen og ilde tilredt og lå på gulvet. Degnen tog ham ved hånden og rejste ham, og Jens Christensen satte sig ved bordet.

Imidlertid var Jens Christensen (derefter) gået ud og stod uden for døren, og han sagde til ham, "hvad skader dig broder, har du fået mange hug?" og Jens Christensen svarede, "ja hvad skader mig, I tør aldrig se efter mig." Og han kom også i tanker om at Peder Sørensen slog Jens Christensen under hans øre en eller to gange med hans bare hånd, efter degnen havde rejst ham op, og han var blå ved det ene øje og troede, at han ikke selv kunne have rejst sig. Han kom også i tanker om, at førend Jens Christensen kom over bordet, havde

Rasmus Nielsen ladefoged fat på Peder Sørensen, og slog ham over i en seng, hvorfra han straks kom op, og så mødtes de på gulvet.

Jens Christensens tjenestekarl vidnede, at den lørdag, sidst på aftenen, efter han var gået i seng, kaldte Rasmus Ladings pige på ham, at han skulle gå over i kroen, "de har slået Jens Christensen ihjel," havde hun sagt, og han gik straks med hende, og da de kom derhen, mødte de degnen, som sammen med to andre gik ved siden af hans husbond, og så fulgte han og pigen ham hjem, hvor han kom i seng, og han havde ikke sagt noget til dem. Ved den sidste prædikens tid om søndagen stod Jens Christensen op og gik til kirken, hvor han efter andres sigende var i våbenhuset men gik så hjem i seng igen. Om mandagen var han kommet ud til ladedøren og havde sagt til karlen, at han skulle "passe vel på at give bæsterne, og gik så ind igen og lagde sig i sin seng og blev liggende indtil hans dødsstund." I de efterfølgende otte dage indtil han døde midt på lørdagen, hørte han nogle gange Jens Christensen sige, at Peder Sørensen soldat havde slået ham, det skulle han huske.

Efter han havde fulgt sin husbond hjem fra kroen, gik han derhen, og da han kom ind, gav krokonen ham Jens Christensens halsklud og sagde, "den tog jeg af ham, ellers havde de kvalt ham dermed, havde jeg ej fået den af."

Karlen havde også siden talt med nogle af dem, som havde været i kroen den aften, og da havde hørt sige, at hans husbond afvigte forår havde været i trætte med Søren Snedker, og at han havde sagt "Jens Christensen skal få det betalt en dag, men måske jeg gør det ikke selv, dog skal han få det engang alligevel." Det var da også Søren Snedker, som ligeledes var soldat, som havde holdt degnen fra at forhindre kammeraten i at blive ved med at slå på Jens Christensen, som, inden han blev fulgt hjem, havde opsøgt Rasmus Lading, ham der havde sendt sin pige hen efter karlen, mens han selv var gået hen til kroen med Jens Christensen, som ikke turde gå ind igen. Han havde også spurgt ham, hvem der havde slået ham, "og var i kraniet," dertil havde han svaret, at det var nogle kirketjenere, så han må have været temmelig omtåget, hvad enten det var fordi, han havde drukket eller det var på grund af de bank, han havde fået, for både efter degnens og en del andres vidnesbyrd havde denne jo villet stoppe slagsmålet.

Krokonen havde samme opfattelse af, hvad der var sket, men kunne yderligere oplyse, at hun havde taget hans torklæde, som var gået løs, for at de ikke skulle kvæle ham med det, og at da Jens Christensen første gang var blevet slået i hovedet og havde spurgt, "hvem var den hund, der slog mig," havde Søren Snedker sagt, "slå nu da, djæveln regere dig, nu har du årsag til det." Senere havde hun hørt Søren Snedker og Peder Sørensen Kusk tale sammen, og de havde sagt: Så(dan) skal han have, og at Peder Sørensen sagde, "ja du hjalp mig intet," og at han svarede, "gjorde jeg ikke," og der efter havde de hvisket, så hun ikke havde hørt mere. Fem andre vidner havde været i Jens Christensens stue, da præsten var der for at berette ham, og havde hørt, at denne efter "den gudelige forretning" havde spurgt ham, hvem der havde gjort ham hans skade?"

Da svarede Jens Christensen, han klagede på Peder Kusk, at han havde gjort ham hans skade, hvilket han og forhen havde sagt til tre af vidnerne, og til dem havde han sagt, at han ikke troede, at han kunne leve, og om han gjorde, "så blev han aldrig [en] før mand." De havde været hos ham på hans opfordring, og han tog sig til sit hoved og viste dem det og sagde "føl her, hvor de har handlet med mig i hovedet," og det havde været ophovnet rundt om, især ved nakken, og det venstre øje var blå og der var rifter, og på deres spørgsmål om, hvem der havde gjort det, havde han svaret Peder Kusk. Og de havde spurgt ham, om ikke andre havde gjort ham skade, og han havde svaret, at da han lå på gulvet var det, som om nogen havde slået ham over hans liv med en mide, men hans skader på kroppen fik de ikke at se, for han kunne ikke vende sig om. De vidnede også, at de havde hørt Søren Snedker sige, at "han undte ham det gerne."

Arrestanten blev flere gange spurgt, om han havde noget at sige til vidnesbyrdene, men

svarede enten nej, eller at han intet havde at erindre, og at han ikke vidste, "hvorledes var tilgået fra den tid, at Rasmus Nielsen tog fat på ham og trak ham fra Jens Christensen" og efter han kom op igen og mødte ham på gulvet.

Afhøringen havde da været til ud på aftenen ved ni-tiden, så sagen blev opsat. Fjorten dage senere fortalte endnu et vidne, at han om natten den lørdag ved tolvtiden havde hørt Søren Snedker sige til Peder Sørensen, "nu skal du gå i din seng, jeg er noget klogere end du," og at han svarede, "ja hvad er du klogere end jeg, det hjalp mig intet, ja gjorde jeg ikke, havde jeg ikke været klogere end du, havde vi fået hug begge to, førend vi kom der fra, og kan ske jeg hjalp dig endda noget, og kan ske jeg gav ham et lidet pontz eller stød og hjalp dig ham over ende på gulvet," havde Søren Snedker svaret.

Om Søren Snedker havde medvirket eller ej, var vidnerne ikke sikre på, for nok havde de hørt ham sige, at "det var lovet ham til for længe siden," men han havde ikke nævnt hans navn, men det var Jens Christensen, de fortsatte med at tale om. Lige efter slagsmålet havde et andet vidne mødt Jens Christensen uden for kroen, og han havde sagt, "der er sket uret i aften, så svarede vidnet, da har de synd af dette." "Det har den hund Peder Koldt gjort" havde han så sagt, og Søren Snedker, som var derinde, sagde, "da har jeg ikke rørt min hånd ved dig," og Jens Christensen sagde, "det seyer a ikk' heller." Andre vidner havde direkte spurgt Søren Snedker, om han havde været med, da Jens Christensen blev slået i kraniet, og han havde svaret ja, men at han ikke selv havde rørt en hånd, og han sagde desuden, "det kunne a vel have aufverdt om a had' vilt, men I kan vel tænke a under ham det gerne".²⁷⁷

Ved Jens Christensens begravelse har præsten skrevet i kirkebogen: Samme mand blev 7 januar i Søften krohus jammerligen overfaldet med hug og slag af en soldat, navnlig Peder Sørensen Kusk, som for samme gernings skyld, blev dømt fra sit liv ved Hovlbjergs ting.

Skifteregistreringen af Jens Christensens bo viste, at han var en af de bedrestillede fæstebønder. Der var seks sølvskeer mærket J.C.S. og K.P.D.T. 1719, et sølvbæger med samme navn og år og et krus med søvlåg med en specie i, sølvet blev vurderet til i alt 18 rdl. 4 mark, og der var 11 rdl. 1 sk. i rede penge. Bohavet blev registreret rum efter rum, så man kan få et indtryk både af, hvor mange rum der var og af, hvordan de var møbleret. I dagligstuen var der foruden de mere almindelige møbler en himmelseng med udskæringer og stuen, kunne varmes op med en rigtig kakkellovn, en jern vindovn med behør. I storstuen var der udover mere almindelige møbler og kister, en dragkiste, et fyrretræsklædeskab og en tabulet med glas. Der var også syv fade, ti tallerkener, en smørbrik, et saltkar og to lysestager af tin. De blev vejet og det samme blev kobberkedlerne, som dog næppe har stået i storstuen til daglig. Den tredje stue var yderstestuen, og den har også været køkken, for der var ildstedet med alt hvad, der hørte til. Lige ved har bryggerset ligget med alt til bagning og brygning, og desuden var der en brændevinskedel med tilbehør, og den har uden tvivl været brugt, for i to brændevinsankre var der hele 30 pottes brændevin. Sengetøjet blev vurderet samlet, også det der var i vuggen, og foruden to drejlsduge var der en del alenvarer af blågarn, hørlærred og sækketøj, så da der også var et syskrin i boet, kan det tænkes, at Kirsten Pedersdatter måske selv har syet mere simple ting som lagner og sække, for tøjet var dengang alt for kompliceret i snittet, til at folk selv syede dem.

Den afdøde havde haft 2 sæt skindtøj bestående af bukser og vest, to par vadmelbukser og fire par strømper. Han havde hele tre kjoler, en grå af klæde og to af vadmel, og den ene var ny. Desuden havde han en brun vest med bukser til samt endnu en brun vest, som var med 29 sølvknapper. Han havde både en gammel og en ny hat, en foret hue, et par vanter og et par handsker samt tre hørlærredsskjorter, som blev vurderet sammen med det øvrige linned. Den salig mands gangklæder blev vurderet til i alt 13 rdl. 2 mark 2 sk.

Boet var velforsynet med dyr, der var bæster for 75 rdl og 2 mark. Tre stude var solgt til

277. LAV. Galtten-Hovlbjerg, Vester Lisbjerg og Hasle herreders tingbog 1730 1/2, fol. 444.

hr. greven for 22 rdl., men ellers var der køer, svin og får, som der var 24 af, alt inklusive blev fæmonet vurderet til 98 rdl. 1 mark. Endelig var der både korn i laden og på loftet, hvilket er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at registreringen må have fundet sted i midten af februar. Værktøj, forskellige redskaber samt to vogne, to plove og to harver var der også, desuden havde boet nogle mindre tilgodehavender, så den samlede værdi blev på 469 rdl. 4 mark 1 sk. På børnenes vegne mødte deres morbror Rasmus Pedersen fra Koldens mølle i Adslev sogn, Mathias Jacobsen, som havde en halvsøster (Inger Poulsdatter) til den salig mand til ægte og Anders Clemendsen, som var farbror, alle fra Søften og desuden Peder Clemendsen fra Hår.²⁷⁸ Der var her ikke tale om børnenes farbrødre, men deres afdøde fars farbrødre. Jens Christensens enke blev gift igen med Peder Jensen Balle (efterkommer nr. 904, se der)

922. CLEMEND PEDERSEN, født i Hår, døbt 22. februar 1711 i Haldum. Gift 6. april 1744 i Hadsbjerg med Anne Hansdatter.

Børn:

- 1753. Anne Clemendsdatter, døbt 25. juli 1745.
- 1754. Mette Clemendsdatter, døbt 9. februar 1749.
- 1755. Peder Clemendsen, døbt 22. september 1754.
- 1756. Hans Clemendsen.

Clemend Pedersen fæstede 1. april 1741 sin fars gård, som han senere afstod til sin søn Hans Clemendsen i 1769, han var da enkemand, for han skulle nyde fri husværelse.²⁷⁹

925. MAREN ANDERSDATTER, født i Søften, døbt 6. juni 1706, død efter 1736. Gift med Jens Jensen Molbo, død efter 1733.

Børn:

- 1757. Karen Jensdatter, døbt 5. december 1728.
- 1758. Mette Jensdatter, døbt 26. juli 1733.
- 1759. Mads Jensen, døbt 14. oktober 1736.

Maren Andersdatter var et af de vidner, som blev afhørt da hendes fætter Jens Christensen var blevet dræbt i 1730. Hun vidnede ved lige svoren ed, "at nogle dage efter omvundne klammeri i Søften kro, kom Søren Snedker i hendes hus, da hendes far Anders Clemendsen kom til huset og "lukte" et lidet vindue op og spurgte, om Søren Snedker ikke var der inde, hvortil blev svaret jo, da sagde Anders Clemendsen til Søren Snedker, hvorfor har I således overfaldet manden Jens Christensen, eftersom han sad og talte intet til nogen, men hvad Søren Snedker svarede, kunne vidnet sig ikke erindre".²⁸⁰

Maren Andersdatter var gudmor i Søften for sin søster Dorte Andersdatters og Jens Jensens søn Laurits i 1749.

927. CLEMEND ANDERSEN, født i Søften. døbt 3. juli 1712, død sst. 22. marts, begravet, 29. marts 1772. Gift 1. i Haldum 22. juli 1736 med Birgitte Christensdatter, død i Søften 26. februar, begravet 1. marts 1744. Gift 2. i Fårup 12. juni 1745 med Karen Christensdatter, født 1713, død i Søften, begravet 12. november 1756. Gift 3 med Karen Mikkelsdatter, som overlevede ham.

278. LAV. Frisenborg skifteprotokol 17/3 1730, fol. 219.

279. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1741 1/4, fol. 119, 1769 15/11, fol. 294.

280. LAV. Galten-Hovbjerg, Vester Lisbjerg og Hasle herreders tingbog 1730 1/2, fol. 444.

Børn i første ægteskab:

1760. Christen Clemendsen, døbt 5. maj 1737.

1761. Anders Clemendsen, døbt 4. december 1740, død før 27. april 1772.

Børn i andet ægteskab:

1762. Niels Clemendsen, døbt 3. oktober 1745.

1763. Peder Clemendsen, døbt 5. maj 1748.

1764. Birgitte Clemendsdatter, født omtrent 1751, død før 27. april 1772.

Clemend Andersens første kone Birgitte Christensdatter var fra Haldum, hendes forældre var Christen Sørensen og Kirsten Jensdatter.²⁸¹

Clemend Andersen var fæster under Kærbygård, og i skifteprotokollen derfra er skifterne efter ham selv og hans to første koner bevaret. Da Birgitte Christensdatter ifølge skiftet døde den 26. februar 1744, havde de to sønner Christen Clemendsen på 7 år, og Anders Clemendsen som var 3 år gammel. Bohavet var ret almindeligt, men så efter vurderingen ud til at have været i god stand.

Den afdøde kones klæder blev vurderet til i alt 24 rdl, 2 mark 8 sk., og hun havde da også meget fint tøj, to hele kjoler, hvoraf den ene var af sort klæde, foruden skørter og trøjer, en sort bomuldskaabe, et livstykke med røde bundne ærmer og otte sølvknapper, et tørklæde var med kniplinger og et andet broderet, og nogle af hendes huer var meget fine, blandt andet en af sort fløjl med guldtakker og en af grøn sølvmoiré med sølvtakker, og der var kniplingsstrimler til. Der var værdier for 206 rdl. 10 sk. i boet. Gården skulle dog repareres for 72 rdl. så med hvad der ellers var af fradrag blev udgifterne på 162 rdl. 2 mark, så der blev 43 rdl 4 mark 10 sk. som blev delt mellem Clemend Andersen og hans to sønner.

I sit andet ægteskab havde Clemend Andersen tre børn, Niels Clemendsen, på 11 et kvart år, Peder Clemendsen på 8 et halvt år og Birgitte Clemendsdatter som var 5 år, da deres mor døde i 1756. Den afdøde Karen Christensdatters klæder blev vurderet til 14 rdl. 3 mark, og var altså ikke så fine som dem, Birgitte Christensdatter havde haft. Da der ingen døtre var i det første ægteskab, kan det godt se ud til, at noget af tøjet i de to skifter var det samme.

Rummene i gården var de samme, så når et af dem nu kaldtes kakkkelstuen, må det have været fordi, der fandtes en jernvindkakkelo. Boets værdier på 177 rdl. 1 mark 12 sk. var mindre end ved det første skifte, men det var udgifterne også. Stuehusets 9 fag, ladehusets 13 fag og fæhusets 10 fag skulle repareres for i alt 48 rdl. Med de øvrige udgifter blandt andet den indestående mødrene arv til de to sønner fra første ægteskab, skulle der i alt fratrækkes 132 rdl. 13 sk. så til ligelig fordeling mellem enkemanden og hans tre børn i dette ægteskab blev der 45 rdl. 15 sk.²⁸²

Clemend Andersens tredje kone overlevede ham, men med hende havde han ingen børn, så hun måtte dele arven efter ham med hans tre sønner Christen Clemendsen, Niels Clemendsen og Peder Clemendsen, så de øvrige børn må være døde inden 27. april 1772, da skiftet efter ham blev holdt. Der blev dog ikke tale om nogen deling, for det blev besluttet, at den aldrende kone skulle frasige sig stedet, og da Christen Clemendsen var fæster i Brendstrup, blev gården overladt til Peder Clemendsen, som så skulle yde sin stedmor aftægt.²⁸³

Præsten skrev i kirkebogen: Clemend Andersen døde 1772 på vejen hjem fra Århus, da han i snefog tog fejl af vejen. Han blev fundet på marken dominica oculi (22. marts).

928. PEDER ANDERSEN, født i Søften, død sst. efter 1753. Gift i Søften 31. januar 1746 med Mette Jensdatter, død før 29. marts 1785.

281. LAV. Frisenborg skifteprotokol 13/6, fol. 500.

282. LAV. Kærbygård skifteprotokol 17/3 1744, fol.99, 22/12 1756, fol. 164.

283. LAV. Kærbygård skifteprotokol 27/4 1772, fol. 255.

Børn:

- 1765. Jens Pedersen, døbt 27. februar 1746.
- 1766. Anders Pedersen, døbt 7. april 1748.
- 1767. Maren Pedersdatter, døbt 27. april 1749.
- 1768. Jens Pedersen, døbt 9. september 1753.

Peder Andersen, hans kone Mette Jensdatter og deres børn, Jens Pedersen på 28 år, Niels Pedersen på 16 år og Anne Pedersdatter, som var gift med Peder Andersen i Søften, er nævnt i et skifte i Ølsted 1785 efter Mette Jensdatters barnløse bror Mads Jensen Molbo.²⁸⁴

929. DORTE ANDERSDATTER, født i Søften. Gift sst. 29. juni 1738 med Jens Jensen, død i Søften før 10. januar 1782.

Børn:

- 1769. Anders Jensen, døbt 10. juli 1740, død før 1782.
- 1770. Maren Jensdatter, døbt 30. april 1741.
- 1771. Anne Jensdatter, døbt 11. marts 1745.
- 1772. Jens Jensen, døbt 2. februar 1747.
- 1773. Laurits Jensen, døbt 9. marts 1749.
- 1774. Margrete Jensdatter, døbt 9. februar 1751.

Da Jens Jensens søn Laurits blev døbt i 1749, blev han båret til dåben af konens søster Maren Andersdatter af Søften. Hvordan og hvornår Dorte Andersdatters mand blev fæster i Søften, eller om han var eller havde været det, kan ikke ses nogen steder, men da han døde, blev skiftet efter ham holdt af Frisenborg, som i det mindste på den tid, har været hans herskab. Skiftet blev holdt den 10. januar 1782. Jens Jensen efterlod sig foruden enken Dorte Andersdatter en søn Laurits Jensen, som var husmand i Vejlbjby på Marselisborg gods, Jens Jensen, som var tåbelig og var hjemme hos moderen, Margrete Jensdatter 32 år tjenende i Vejlbjby og en datter gift med hyrden Jens Andersen i Kasted. Boets ejendele var ganske få, et lille fyrretræsbord, to gamle skrin, et hængeskab, et gammelt skrin eller kasse, et fyrretræs sengested med sribet omhæng og sengetøj, en øltønde, en gammel jernpande, et fyrfad, kedelkrog og ildklemme, tre gamle hyldefjæl, et mangelbræt og endelig den salig mands klæder, som bestod af to trøjer, et par bukser og et par strømper, som ikke blev vurderet, tøjet havde den tåbelige søn fået. Det har næppe været af nogen særlig værdi, for det øvrige bohave blev vurderet til 2 rdl. 2 mark 3 sk. Skifteomkostningerne og lidt gæld blev på 2 rdl. 3 mark 6 sk., så der var underskud og intet til arvingerne.²⁸⁵

931. ELSE KNUDSDATTER, født i Borum, døbt 1. januar 1728, død sst. begravet 26. juni 1770.

Else Knudsdatter blev ikke gift. Hun boede hos selvejergårdmand Peder Nielsen i Borum, hvor skifteretten mødte op den 1. juli 1770 for at forsegle og registrere arven efter den ved døden afgangne inderstepige Else Knudsdatter til efterretning for den afdødes arvinger, hvis navne og opholdssted var ukendt.

Else Knudsdatters ejendele var en fyrretræskiste med beslag og en anden lille kiste uden beslag, som begge blev forseglede. Ellers var der et lille fyrretræsbord, en spindestol, en trebenet stol, en ølfjerding, en balje, en rok, en hespe og en tinramme. I hendes seng, et fyrretræs sengested med asketræs stolper og omhæng, lå to olmerdugs overdyner, den ene var gammel, tre olmerdugs hovedpuder, to bolsterpuder, et par lagner og to bundter blå.

284. LAV. Kærbygård skifteprotokol 1785 29/3.

285. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1782 10/1, fol. 656.

Desuden var der to messingkedler, gryde, pande og ildklemme af jern, og endelig noget uskættet hør.

Til vurderingen den 30. juni dukkede endnu et par ting op, en træbismær og nogle trætal-lerkener. Else Knudsdatters klæder, som lå i fyrretræskisten og i en egetræskiste, blev vurderet til 15 rdl. 3 mark 12 sk. En sort hjemgjort kjole var 1 rdl. 2 mark værd, en blå ulden damaskes trøje 1 rdl., mens resten var under den værdi, men der var temmelig meget af det, et par sko med spænder og et par tøfler var der også. Foruden klæderne fandtes to længder blårgarn samt uforarbejdet blå og hør. I et gammelt egetræsskrin var der et lille spejl, en salmebog og nogle bånd. Det hele blev vurderet til 33 rdl. 5 mark 1 sk. og skulle altsammen sælges på offentlig auktion. Den indbragte 63 rdl. 5 sk., men da en gæld på 36 rdl. 2 mark 1 sk. samt omkostningerne var trukket fra var der kun 11 rdl. 5 sk. til deling mellem de mange arvinger, som i mellemtiden havde meldt sig.

Else Knudsdatters arvinger var på hendes far Knud Lauritsens side dennes bror Peder Lauritsens efterkommere: Johanne Pedersdatter, som var gift med Poul Nielsen i Borum.

Dernæst en søster Maren Lauritsdatter, der havde været gift med Rasmus Nårup i Yderup. Deres efterkommere var, Jochum Rasmussen i Peder Jensens hus i Borum, Rasmus Rasmus-sen, Anne Rasmusdatter gift med Niels Fisker hos Niels Pedersen i Årslev og Sidsel Rasmus-datter hos hendes svoger i Årslev.

På Else Knudsdatters mor Johanne Jensdatters side en bror, Søren Jensen i Farre, hans efterkommere var: Christen Sørensen gårdmand i Farre, Tomas Sørensen, Else Sørensdatter, gift med opholdsmand Peder Nielsen i Farre, Kirsten Sørensdatter, som tjente hos Peder Hovgård i Farre.

Dernæst en bror Niels Jensens efterkommere: Jens Nielsen i Framlev, Edel Jensdatter gift med Rasmus Mogensen i Terp, hun var død og hendes børn var Mogens Rasmussen, som tjente Mogens Pedersen i Terp og Else Rasmusdatter, gift med Mogens Pedersen i Terp.

En søster Anne Jensdatter, gift med Jens Balle i Labing, hun var død og havde efterladt sig en søn Rasmus Balle i Lillering, som også var død, hans børn var Jens Rasmussen, som tjente i Årslev og Stine Rasmusdatter i Terp. En søster til Jens Balle, Kirsten Jensdatter var gift med Niels Pedersen i Terp.²⁸⁶

932. JOCHUM RASMUSSEN, født i Yderup, død efter 1. juli 1770. Gift i Borum 25. november 1750 med Maren Pedersdatter.

6. oktober 1750 fæstede Jochum Rasmussen barnfødt i Brabrand sogn Yderup by et gadehus i Borum tilhørende Lyngbygård - "med tilliggende kålgård, som Christen Mortensen forhen havde beboet, og godvilligt havde afstået, på konditionen at han huset, som findes i brøst-fældig stand, skaffede repareret og istandsat inden år og dag, at det for fuldt lovlig syn såvel fra den tid og fremdeles kunne passere".

Tilsyneladende var huset i 1759 endnu ikke i forsvarlig stand, for da afstod Jochum Rasmussen det godvilligt til en ny fæster, som hed Mikkel Christensen, og han fik huset på betingelse af at det blev repareret.²⁸⁷ Jochum Rasmussen er nævnt i skiftet efter sin barnløse kusine Else Knudsdatter i 1770.²⁸⁶

933. RASMUS RASMUSSEN, født i Yderup, nævnt i skiftet efter sin barnløse kusine Else Knudsdatter i 1770.

934. ANNE RASMUSDATTER, født i Yderup, nævnt i skiftet efter sin barnløse kusine Else Knudsdatter i 1770. Gift med Niels Fisker fra Årslev.²⁸⁶

286. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1770 1/7, fol. 277.

287. Lyngbygårds fæstebreve 1750, 1759.

935. SIDSEL RASMUSDATTER, født i Yderup, nævnt i skiftet efter sin barnløse kusine Else Knudsdatter i 1770, hun boede da i Årslev.²⁸⁸

938. JOHANNE PEDERSDATTER, født i Borum 1736, døbt 3. juni 1736. Gift i Borum 16. juni 1754 med Poul Nielsen, begge nævnt 1770 i skiftet efter Else Knudsdatter.²⁸⁸

939. PEDER TOMASEN, født i Lillering i Framlev sogn. Gift omtrent 1710 med Mette Jensdatter.

Barn:

1775. Erik Pedersen, døbt 14. august 1712.

Peder Tomasen fæstede i 1711 halvdelen af en gård i Lillering, som hans far Tomas Eriksen havde anmodet sin husbond, provsten om at lade ham få, fordi faderen ikke længere selv følte sig i stand til at klare hele gården. Fæstebrevet er gengivet i sin helhed under hans far Tomas Eriksen. Peder Tomasens hustru Mette Jensdatter er nævnt i Framlev kirkebog 29. november 1739, da hun var fadder i Lillering.

940. JENS TOMASEN, født i Lillering, døbt 6. oktober 1695 i Framlev. Gift 1. med Maren Jensdatter født omtrent 1690, død i Lillering, begravet 11. april 1719 i Framlev. Gift 2. 1720 med Maren Jensdatter, født 1692, død i Lillering, begravet i Framlev 13. oktober 1754.

Barn i første ægteskab:

1776. Maren Jensdatter, døbt 11 april, begravet 29. september 1719.

Børn i andet ægteskab:

1777. Jens Jensen, døbt 23. februar 1721.

< 1778. Tomas Jensen, døbt 22. marts 1722.

1779. Maren Jensdatter, døbt 18. april 1724, begravet 19. februar 1730.

1780. Peder Jensen, døbt 20. januar 1726, begravet 30. maj 1728.

1781. Niels Jensen, døbt 30. marts 1728.

1782. Lisbeth Jensdatter, døbt 27. november 1729, begravet 6. januar 1754.

< 1783. Maren Jensdatter, født omtrent 1732.

Selvom Jens Tomasens far Tomas Eriksen havde fået lovning på, at hans søn Peder Tomasen, som havde fæstet halvdelen af gården i 1711, når han var død, også skulle fæste den anden halve, så blev det alligevel Jens Tomasen, som fæstede den: "Gården udi Lillering liggende udi Framlev sogn og Framlev herred under Skanderborg amt, hvilken gård Århus Domkald tilhører, og nu Tomas Eriksens far beboer, som af sin anpart efter ny matricul skylder hartkorn 4 td. 3 skp. 2½ frk. 1 alb., og Tomas Eriksen formedelst hans høje alderdom og svaghed godvilligen og frivilligen afstår til sin søn Jens Tomasen samme halve part dog mod vilkår, at fornævnte Tomas Eriksen og hans hustru nyder hos deres søn, Jens Tomasen og hans hustru, hvem Gud behager ham tilskikke, fri husleje og ophold deres livstid, så længe det Gud behager at lade dem leve begge, eller hvo af dem den anden overlever, da den efterlevende nyder udi alle måder fri husvær og ophold, og fra denne dato og så fremdeles. Samme Jens Tomasen [svarer] til alle kongelige contributioner af stedet, som endnu allerede er eller her efter påbydendes vorder og til rette sted og tider om året, som hans fader gjort haver, så og mig og mine efterkommere deres landgilde og al anden rettighed" - osv. Fæstebrevet er daret 19. januar 1718, og kontraseret af Jens Tomasen den 11. juni 1719.²⁸⁹

288. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1770 1/7, fol. 277.

289. LAV: Århus Stiftsprovsti fæsteprotokol 1718 19/1 s.14-15.

942. KIRSTEN JENSDATTER, født i Tilst, døbt 22. september 1695, død sst., begravet 18. august 1734. Gift i Tilst 13. juli 1721 med Niels Jensen Bægård, født omtrent 1688, død 67 år gammel i Tilst, begravet 6. april 1755.

Barn:

1784 Anne Nielsdatter, døbt 26. december 1731.

952. MIKKEL ANDERSEN, født i Labing, døbt 5. december 1700 i Framlev, død efter 1764. Gift omtrent 1728 med Maren Christensdatter.

Børn:

1785. Anne Mikkelsdatter, døbt 18. oktober 1733.

1786. Karen Mikkelsdatter, døbt 19. november 1741.

1787. en datter, døbt 2. januar, begravet 24. april 1746.

Mikkel Andersen fæstede en gård i Hørslev, som Jens Andersen Bundgård oplod på betingelse af, at han ville gifte sig med hans konens søsterdatter Maren Christensdatter. 1764 oplod Mikkel Andersens gården til Knud Poulsen fra Hasselager. Mikkel Andersen skulle dog selv styre stedet, så længe han kunne.²⁹⁰

954. METTE ANDERSDATTER, født i Labing, døbt i Framlev 14. april 1705. Gift 1. sst. 25. september 1729 med Envold Jensen, født i Labing 1682, død sst., begravet i Framlev 10. januar 1752. Gift 2. i Framlev 8. juni 1752 med Villum Rasmussen født i Hørslevboel, døbt 9. juli 1724 i Framlev.

Envold Jensen havde ingen børn, så de arvinger, der nævnes i skiftet, der blev holdt den 15. marts 1752 efter hans død, var alle hans søskende eller deres børn.

Et sølvbæger af en værdi på 8 rdl. var pantsat til provst Lodberg. Ellers var der i boet kobber og messingkedler, en jern vindkakkellovn, gryde, rist og pande, fyrfad og værktøj. Møblerne var borde, bænke, stole, kister, to skabe og et hængeskab foruden senge med sengeklæder. Den salig mands gangklæder bestod af en blå vadmelskjole og en blå vest af klæde med tre dusin små sølvknapper. Det øvrige tøj var af vadmæl eller skind, noget af det var med metalknapper. Ellers var der 2 par blå strømper, en hat med bånd og sølvspænde, en rejsehætte, et par gamle sko og fire hørgarnsskjorter, i alt vurderet til 9 rdl. 4 mark 12 sk.

Gårdens dyr var 90 rdl. 1 mark værd. Der var blandt andet elleve bistader. Boets formue var på 167 rdl. 2 mark 2 sk. Bygningernes 58 fag skulle repareres for 40 rdl. og med de dyr, vogne og redskaber, der skulle være ved stedet, blev besværingen på 128 rdl. Dertil kom gælden, tjenestepigen Bodil Nielsdatter, som var enkens søsterdatter, var kommet til stedet, da hun var seks år gammel og forlangte løn for de sidste ti år med i alt 40 rdl., og der var flere gældsposter, så udgifterne løb op til 240 rdl. og 4 mark, så med et stort underskud på over 73 rdl. kunne der intet blive til arvingerne.²⁹¹

Villum Rasmussen fæstede i 1752 Envold Jensens fradøde gård i Labing og blev gift med enken, Mette Andersdatter.²⁹²

957. ERIK ANDERSEN, født i Labing, døbt 1. januar 1711 i Framlev. Gift i Framlev 21. november 1747 med Kirsten Marie Rasmusdatter.

290. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1732 6/11, fol. 60, 1764 24/3, fol. 372.

291. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1752 15/3, fol. 237.

292. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1752 24/10, fol. 136.

959. KIRSTEN ANDERSDATTER, født i Labing, døbt i Framlev 14. november 1717. Gift i Framlev 22. juni 1741 med Jens Mosgård fra Lyngby, død i Lyngby, begravet 18. september 1749. Gift 2. med Peder Sørensen, født 1721, død 1763. Gift 3. med Ole Tomasen.

Barn i første ægteskab:

< 1788. Karen Jensdatter, døbt 27. december 1741.

Kirsten Andersdatters mand havde været gift før, hans første kone døde i 1740. I sit andet ægteskab fik Kirsten Andersdatter seks børn, hvoraf de fem døde som små. Kun en søn Anders blev måske voksen.²⁹³

960. ANNE ANDERSDATTER, født i Labing omtrent 1721, død i Lyngby 24. april 1801. Gift med Niels Sørensen, født i Lyngby, døbt 16. juli 1719, død sst., begravet 16. november 1794.

Deres børn:

1789. Kirsten Nielsdatter, døbt 17. november 1747, begravet 2. februar 1748.

1790. Kirsten Nielsdatter, døbt 15. juni 1749.

1791. Anders Nielsen, døbt 26. marts 1751.

1792. Søren Nielsen, døbt 28. februar, begravet 5. marts 1754.

1793. Peder Nielsen, døbt 13. april 1755, begravet 19. december 1756.

< 1794. Søren Nielsen, døbt 13. marts 1757.

1795. Anne Marie Nielsdatter, døbt 14. december 1761.

1796. Mette Nielsdatter, døbt 26. februar, begravet 11. marts 1764.

1797. Peder Nielsen, døbt 26. januar 1766, begravet 28. februar 1773.

Anne Andersdatter, hvis dåb mangler i Lyngby kirkebog er formodentlig født 1721. Hendes mand var gårdmand Niels Sørensen på Amhøjgård i Lyngby. Han var søn af Søren Pedersen Hørslev og Kirsten Sørensdatter Dyhr.

961. NIELS ANDERSEN, født i Labing, døbt i Framlev 24. juli 1724. Gift 8. juni 1752 i Framlev med Maren Rasmusdatter, født i Hørslevboel, døbt 20. februar 1729 i Framlev. Niels Andersen fæstede sin kones fødegård i Hørslevboel, som blev afstået af hendes far enkemand Rasmus Villumsen i 1752.²⁹⁴

962. PEDER NIELSEN BORUM, født i Borum, døbt 23. august 1701, død i Årslev, begravet 4. september 1768. Gift 25. januar 1728 i Årslev med Maren Pedersdatter, født omtrent 1683, død i Årslev, begravet 2. februar 1767.

Børn:

1798. Søren Pedersen, døbt 4. juni 1730.

1799. Niels Pedersen, døbt 11. februar 1732.

< 1800. Daniel Pedersen, døbt 14. juni 1734.

< 1801. Mikkel Pedersen, døbt 3. marts 1737.

1802. Maren Pedersdatter.

Peder Nielsen betalte husbondhold af sin far Niels Jensens nedbrændte selvejergård i Borum i 1720, som på grund af branden kun bestod af 8 fag hus. Han skulle genopføre gården, som

293. Meddelt af Jens Rotne, som en tilføjelse til Herredsfogedslægten, demed også til Sejerslægten.

294. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1752 24/10, fol. 136.

var på 3 td. 1 skp. hartkorn.²⁹⁵ Dog flyttede han fra Borum for i 1730 at fæste afdøde Mikkel Sørensens gård i Årslev, da han blev gift med den afdødes søster, Maren Pedersdatter.²⁹⁶

Den 19. september 1768 samledes skifteretten i Årslev, hvor salig Peder Borum var bortdød, for at afhandle den fornødne rigtighed mellem samtlige stervboets arvinger, som var: Søren Pedersen boende i Geding, Niels Pedersen og Mikkel Pedersen boende i Årslev, Daniel Pedersen 31 år gammel og Maren Pedersdatter hjemme i stervboet.

“Samtlige venner trådte til hobe og foreslog, hvorledes de fandt det rigtigt at boet på samme måde, som på skiftet efter deres ved døden forhen afgangne mor den 10. marts sidstleden var blevet takseret endnu blev anset, og var da samme beløb indtægt summa 447 rdl. 4 mark 6 sk. og boets udgift, 448 rdl. hvorved mangler i fyldest 1 rdl. 4 mark 6 sk. Men da faderen i levende live havde gjort forventning, at når datteren Maren Pedersdatter beholdt gården med nådig herskabets tilladelse, skulle de tvende gifte brødre Mikkel Pedersen og Niels Pedersen hver have en seng og en kiste, eller i det sted enhver 30 rdl., som de endnu har til gode her i boet, item den ugifte bror Daniel Pedersen en seng, en kiste, en plov og i rede penge 40 rdl. samt tilhold på stedet med klæde og føde, medens han lever, imod at han for billig løn tjener stedets beboer, så længe han fortjener nogen løn, og når han ej længere kan, da at nyde noget ophold, således, som det af vedkommende kan blive samtykket og approberet af herskabet. Da den berørte indestående arv ikke straks kunne udredes, skulle det ske tid efter anden, når det kunne lade sig gøre”. Derefter blev der gjort udlæg til dyr, redskaber og den nødvendige reparation af gården, og et arveafkald fra Søren Pedersen i Geding blev læst og indført i protokollen²⁹⁷

963. MAREN NIELSDATTER, født i Borum. døbt 18. marts 1703. Gift med Peder Jespersen i Borum (efterkommer slægtled 8, nr. 418, se der).

964. ANNE NIELSDATTER, født i Borum 1707, død sst., begravet 17. februar 1784. Gift i Borum 1. juli 1737 med Peder Jensen Hasselager, født omtrent 1712, død i Borum, begravet 21. juli 1773.

Børn:

- < 1803. Niels Pedersen, døbt 1. juni 1738.
- < 1804. Karen Pedersdatter, døbt 18. april 1740.
- < 1805. Anne Pedersdatter, døbt 22. april 1742.
- < 1806. Kirsten Pedersdatter, døbt 5. februar 1747.
- < 1807. Jens Pedersen Borum, døbt 16. april 1748.
- 1808. Rasmus Pedersen, døbt 24. april 1754.

Anne Nielsdatters mand, Peder Jensen Hasselager kom fra Kolt, da de blev gift. Han betalte i 1737 husbonddhold for gård nr. 13 i Borum, som var en halv selvejergård.²⁹⁸

Den 17. marts 1774 blev skifteforretningen efter Peder Jensen i Borum afsluttet, så hans efterladte enke Anne Nielsdatter på den ene side og deres sammen avlede børn, tre sønner og tre døtre på den anden side kunne få delt boets formue imellem sig. Sønerne var Niels Pedersen, som boede i Framlev, Jens Pedersen i Skjoldelev og Rasmus Pedersen, som var hjemme hos moderen, han var 22 år gammel. Døtrene var Maren Pedersdatter, gift med Søren Rasmussen i Panderup, Anne Pedersdatter, gift med Jørgen Rasmussen i Norring mølle og Kirsten Pedersdatter, som var gift med Søren Olufsen i Borum. Da skifteretten

295. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1720 13/11, fol. 93.

296. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1730 24/12, fol. 42.

297. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1768 19/9, fol. 199.

298. LAV. Frisenborg fæsteprotokol. 1737 30/4, fol. 97.

derefter ville begynde registrering og vurdering, fremstod enken, Anne Nielsdatter og tilkendegav, at hun og hendes gifte medarvinger havde aftalt, at de ikke fordrerede noget i arv andet end den medgift, de havde fået i udflyning, hvorved de havde fået alt, hvad de kunne tilkomme, og da skifteforvalteren efter gjort overslag var kommet til det resultat, at der var fuld dækning for herskabets fordringer, blev boet overladt til enken, som også havde erklæret, at da svaghed og kræfternes dagligt tiltagende svækkelse, som mindede hende, at hendes levetid her ikke vil blive længe, havde hun besluttet at ville afstå hendes påboende og i fæstehavende sted til hendes yngste søn Rasmus Pedersen, hvis herskabet kunne godkende det. Derved blev det, dog skulle de andre arvinger give behørigt afkald og holde skifteforvalteren uden ansvar.²⁹⁹

966. ANNE PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 29. maj 1701, død i Herskind efter 22. april 1766. Gift i Borum 24. juni 1722 med Søren Mikkelsen, død i Herskind før 2. maj 1754.

Born:

< 1809. Peder Sørensen, født omtrent 1721.

< 1810. Karen Sørensdatter, født omtrent 1733.

Anne Pedersdatters mand Søren Mikkelsen fæstede i 1720 sin far Mikkel Sørensens gård i Herskind. Den var på 41 fag og vel ved magt.³⁰⁰ Den 2. maj 1754 fæstede Niels Knudsen Søren Mikkelsens fradøde gård og blev gift med datteren. Samme gård blev overtaget af sønnen Peder Sørensen i 1766, og da levede hans mor stadigvæk.³⁰¹

969. MIKKEL NIELSEN, født i Årslev, døbt 22. februar 1711, død sst., begravet 19. marts 1783. Gift 1. i Årslev 15. april 1743 med Bodil Jensdatter, født 1688, død i Årslev, begravet 28. marts 1768. Gift 2. i Harlev 18. oktober 1768 med Abigael Johansdatter, født i Harlevholm døbt i Harlev 20. november 1738, død i Årslev, begravet 20. december 1774.

Barn i andet ægteskab:

1811. Bodil Marie Mikkelsdatter døbt 23. januar 1774.

Mikkel Nielsen fæstede i 1742 Søren Frandsens fradøde gård, hvis enke Bodil Jensdatter han blev gift med.³⁰² I skiftet efter Bodil Jensdatter kaldes hendes første mand Søren Sørensen, men da Bodil Jensdatter blev enke i 1742, blev han kaldt Søren Frandsen, han ses også med navnet Søren Sørensen Frandsen.³⁰³

Bodil Jensdatter havde ikke børn i sit ægteskab med Mikkel Nielsen, så ved skiftet 1768 skulle han dele arven med sine stedbørn. Indboet bestod af borde, stole, kister og sengesteder og andet, som var almindeligt, der var dyr på gården til en værdi af 162 rdl., og boets samlede formue var 268 rdl. 5 mark. Gården skulle repareres for 140 rdl. og dyrene til gården skulle være 66 rdl. værd. Bodil Jensdatters børn havde næsten 56 rdl. til gode i fædrene arv. Dog havde Jens Sørensen af og til i otte år nydt underhold og logement hos ham, hvorfor Mikkel Nielsen ventede at få noget godtgjort, mens Jens Sørensen mente, at han havde gjort arbejde for føden. Bodil Jensdatters barnebarn Jens Justsens datter havde været fem år hos Mikkel Nielsen, som derfor mente, at hendes arv efter morfaderen ikke burde medregnes.

299. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1774 17/3, fol. 399.

300. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1720 13/11, fol. 95.

301. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 2/5 1754, fol.175, Frisenborg fæsteprotokol 1766 22/4, fol. 46.

302. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1742 16/11, fol. 135.

303. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1742 24/10, fol. 128.

Efter at skifteforretningen havde været opsat i fjorten dage, blev arvingerne enige om, at Mikkel Nielsen skulle have Jens Justsens datters arv, imod han intet forlangte for barnets opdragelse. Derimod skulle både den endnu levende datter og sønnerne have deres arv, dog skulle de sidstes midler blive stående i boet, indtil de tid efter anden kunne udbetales.³⁰⁴

Mikkel Nielsen blev anden gang gift med Abigael Johansdatter fra Harlevholm, så her er der tale om et mildt sagt udviklet familieforhold. Mikkel Niensens far havde en søn i sit første ægteskab med Kirsten Hovgårds. Mikkel Niensens første kone Bodil Jensdatter var denne halvbror Peder Niensens svigermor, og Mikkel Niensens anden kone Abigael Johansdatter var hans søster Kirsten Niensdatters stedatter.



For at gøre det endnu mere forvirret, så blev Mikkel Nielsen også kaldt Mikkel Frandsen, for det efternavn plejede de at have i den gård, så da hans anden kone Abigael Johansdatter døde, blev han i skiftet efter hende den 3. marts 1775 kaldt Mikkel Frandsen. Der skulle deles mellem ham og deres lille datter Bodil Marie Mikkelsdatter, som kun var 1 år gammel.

Af møbler var der et fyrretræsbord med lukket fod, to lange bænke, en gammel lænestol og en anden træstol, et tinfad og tolv tintallerkener, to tinlysestager, et rødt krus med tinlåg, et spejl og nogle andre småsager. I en stor egetræskiste lå den afdødes tøj, det blev vurderet til 31 rdl. 2 mark. Der var en sort tensenille fruentimmer kjole, en brun kjole af etofé, et rødt skørt af rys og et af kamelot, og endnu flere skørter, et rød- og grønstribet, et gråt af tensenille, et rødt og brunstribet, en lille stribet, et af flonel og et af blå rys. Fire huer, to af dem af silke, en grøn etofé trøje, syv andre trøjer, en af dem var af klæde og en anden af damask, og desuden to røde bundne trøjer, en kattunskåbe med sølvhager, et blå vadmelsliv, et lærredsliv med fiskeben og en horgarnssærk, fire linnedhatte, endnu tre huer, hvoraf den ene var af fløj med guld på, flere forklæder og halsklæder. Nogle duge, servietter og hynder blev vurderet sammen med klæderne, og har nok været fra hendes udstyr.

Derefter blev to sengesteder med omhæng og sengeklæder vurderet, to hulsenge med sengetøj nævnes også, og desuden en jernbilægger kakkellovn og forskelligt husgeråd. I en tredje stue var der også møbler, et skab og saltkar, tønder og andet til husholdningen, og det var der mere af i bryggerset. I gården var en herbergsseng, værktøj og redskaber. Nogle højt vurderede bæster var fra 12 til 24 rdl. værd og et mærføl seks rdl., i alt for 108 rdl. og der var dyr for 115 rdl. Boets formue var 335 rdl. 4 mark 8 sk. Gårdens 36 fag skulle repareres for 109 rdl., der var noget gæld, så udgifterne var på 276 rdl. 2 mark, så der til deling blev 59 rdl. 4 mark 8 sk. Af faderlig kærlighed til sit eneste barn begærede han hende tillagt arven og gjort udlæg i boet nemlig i hans salig kones gangklæder, en kiste og et sengested med deri værende klæder.³⁰⁵

304. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1768 26/5, fol. 194.

305. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1775 3/3, fol. 418.

Da alderdoms svaghed og kræfternes aftagelse hos ham var tiltagende, ville han ikke læn- gere besidde gården, men nu fra dato afstå den til ungkarl Niels Pedersen, som ved mageskif- te er overladt fra Kærbygårds gods og for et par års tid siden af herskabet er undt fæstet på den, og der var skrevet kontrakt om Mikkell (Nielsen) Frandsens ophold.

Selvom Mikkell Nielsen døde i 1783, er skiftet efter ham først blevet holdt ti år senere hos hans brorsøn Niels Pedersen Frandsen, som altså også blev kaldt Frandsen, som fæsterne i den gård altid blev kaldt. Arving var hans eneste datter Bodil Marie Mikkelsdatter, som var 19 år gammel, på Bodil Marie Mikkelsdatters vegne mødte hendes morbror og fødte værge Niels Johansen fra Harlevholm.

Det eneste, Mikkell Nielsen efterlod sig, var en jernkakkellovn, en egetræskiste, lidt sengetøj og gangklæder til en samlet værdi af 31 rdl. 1 mark 8 sk. Omkostningerne til begravelsen skulle fratrækkes. De omfattede: 2 rdl. 4 mark for ligkisten, præsten havde fået 2 rdl. for sin ligprædiken og degnen 3 mark for sin sang. Desuden var der brugt en tønde rug og en tønde malt, 20 potter brændevin, et pund Bergen fisk 1 rdl. og for graven at kaste 1 mark, i alt 12 rdl. 5 mark, så der blev 18 rdl. 2 mark 1 sk. i arv til datteren, og Niels Pedersen Frandsen lovede at betale pengene til hendes formynder.³⁰⁶

970. KIRSTEN NIELSDATTER, født i Årslev, døbt 2. april 1714, død i Harlevholm, Harlev sogn. 1763. Gift 4. november 1742 med Johan Madsen, født i Harlevholm, døbt 3. august 1698 i Harlev, død i Harlevholm, begravet i Harlev 1762.

Børn:

- 1812. Bodil Johansdatter, døbt 15. december 1743.
- 1813. Sidsel Johansdatter, døbt 1745, død før 1762.
- 1814. Niels Johansen, døbt 20. august 1747.
- 1815. Maren Johansdatter, døbt 26. december 1752.

Kirsten Nielsdatter var Johan Madsens anden hustru. Han var søn af Mads Lauritsen i Harlevholm og Abigael Johansdatter, hvis far var præsten hr. Johan Lønborg fra Århus.

Den 7. december 1762 blev der holdt skifte efter Johan Madsen, som boede og døde i Harlevholm. Der skulle deles mellem den salig mands efterladte enke agtbare Kirsten Nielsdatter på den ene og den salig mands børn og arvinger på den anden side. De var af hans første ægteskab med salig Boel Andersdatter, en søn Mads Johansen 28 år og Abigael Johansdatter 24 år, og af det sidste ægteskab Boel Johansdatter 19 år, Niels Johansen 15 år og Maren Johansdatter 11 år gammel.

Boopgørelsen indledes med gårdens dyr, der blev vurderet til 188 rdl. 1 mark 8 sk. Der fortsættes med vogne, redskaber og værktøj, og derefter remses indboet op, som det fandtes i de forskellige rum. I stuen var der et lille tebord, bænke, stole, to skabe, det ene var et hængeskab, og der var også en jernkakkellovn, en malmlysestage og to krus med tirlåg. En hul- seng og et gammel sengested var fyldt med sengetøj.

I den øverste stue fandtes en malet egekiste, et lille bord, stole og en pyramide med et glaskrus. Et sengested med drejlsgardiner og sengeklæder, et stort skab, et par messinglyse- stager, to små skrin, flere sengeklæder i en kiste, og enkens klæder var i en anden kiste.

Der var flere møbler i korskstuen, et bord, en lang kiste, en kistebænk og et gammelt senge- sted med gamle sengeklæder. I bryggerset var der kar, bagetrug, håndkværn og andre ting til husholdningen og i kælderammeret tønder, kurve og lignende. Derefter nævnes kedler og andet af kobber og messing og jern. Et stort sølvbæger, tre små bægre og syv sølvsker. Til sidst blev kornet i laden eftersat og takseret, og der var for 83 rdl. Formuen var på 408 rdl.

306. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1793 13/12, fol. 24.

På den ældste søns ønske blev skiftet udsat, fordi Abigael Johansdatters formynder Søren Andersen fra Åbo ikke var til stede. Det var han ugen efter, og det var de andre børns formynder monsr. Harlev fra Tarskov mølle også. Foruden skyldige skatter var der gæld i boet. Abigael Johansdatters mødrene arv stod i gården, mens hendes brors midler var på Konstantinsborg. Gårdens besætning skulle være 96 rdl. 4 mark værd, redskaberne 6 rdl. 2 mark og gårdens 68 fag skulle repareres for 63 rdl. 2 mark. Der skulle være korn for 70 rdl. 2 mark, så med skifteomkostninger og midler til enkens begravelse blev udgifterne på 296 rdl. 5 mark 14 sk., så der kunne blive 111 rdl. til deling mellem arvingerne, og skiftet sluttede med udlæg blandt andet i sølvet til børnenes arveparter.

Den 9. juli 1763 blev der holdt skifte på Harlevholm efter afgangne Johan Madsens efterladte enke Kirsten Nielsdatter. Arvingerne var hendes børn, Niels Johansen, som var 16 år, Boel Johansdatter 20 år, og Maren Johansdatter 11 år gammel, på hvis vegne deres forhen formåede formynder og værge Jochum Harlev af Tarskov mølle med tiltagne, velagtbare Niels Pedersen af Skibby var til stede.

Foruden, det i skiftet efter Johan Madsen nævnte bohove, blev nu også Kirsten Nielsdatters klæder nævnt, dog uden vurdering, fordi de var blevet tilskrevet den yngste datter. Der var en sort klædeskjole, en brun stoffeskjole, en blå florettes kåbe med sølvhager og en katunskåbe med messinghager, en rød flosses trøje, to røde skørter, det ene af sars, og to toskafte skørter, fire trøjer, hvoraf den ene var af damask, et brunt klædesliv, to fruentimerhuer, deraf den ene med guldkniplinger. Den salig mands klæder var blevet skiftet mellem hans sønner, hvoraf enhver havde fået deres. Alt blev igen gjort op og regnet efter og nu var boets indtægt på 510 rdl. mens udgifterne blev 312 rdl. 4 mark, så der blev 197 rdl. 2 mark til deling mellem Kirsten Nielsdatters børn.³⁰⁷

972. NIELS NIELSEN, født i Årslev 9. juni 1720, død sst., begravet 8. maj 1763. Gift i Fårup 21. juni 1758 med Ellen Lauritsdatter.

Børn:

1816. Laurits Nielsen, døbt 20. september 1761.

1817. Maren Nielsdatter, døbt 10. april 1763.

Efter kun fem års ægteskab døde Niels Nielsen fra kone og to små børn. Skiftet efter ham blev holdt den 18. juni 1763, så arven efter ham kunne blive delt imellem hans enke Ellen Lauritsdatter og deres børn en søn Laurits Nielsen 2 år, og en datter Maren Nielsdatter 4 måneder gammel. På børnenes vegne var den salig mands bror Mikkel Nielsen til stede, og på enkens vegne hendes far Laurits Sørensen fra Fårup på Bidstrup gods. Førend skifteforvalteren begyndte med registreringen, begærede enkens lavværge og børnenes formynder, at sønnen måtte blive tillagt 100 rdl. i rede penge og en seng, lige så god som 20 rdl., og tillige ønskede de at forøge datterens arv, så hun også fik 100 rdl. i rede penge og en seng til 20 rdl., for at hun kunne gå lige i arv med sønnen, hvilket tilbud de tilstedeværende på børnenes vegne anså for "at være hel fuldkommen arveligen tildelt". Det kunne skifteforvalteren, på sit højgrevelige herskabs vegne, også tillade, når stedet kunne blive i stand til det, "eftersom det nu er og ser ud til helt vanskelige tider, formedelst den iblandt hornfæet grasserende sygdom, hvilket overalt på de fleste steder er inspiceret, og derfor blev dette tilbud, som af enken med lavværge af vedkommende modtaget". For var boet blevet registreret og vurderet, kunne der ikke nær være børnene "tilgået, hvad de allerede er tillagt". Dog forholdt skifteforvalteren sig (fri) for alt ansvar, angående [hvad] der med tiden skulle indløbe.

Børnene bliver her ved stedet opfødt med klæde og føde samt fornøden skolegang til

307. LAV. Konstantinsborg skifteprotokol 1762 7/12 fl. 2, 1763 9/7, fol. 5.

deres kristendoms oplysning efter hendes stand og omstændigheder, som hun for Gud og øvrigheden vil og kan være bekendt.

“Hvad børnenes arvedel angår, som de her udi er tillagt, bliver [de] her i stervboet indtil videre indestående, dog ikke længere end til enken i nyt ægteskab sig indlader, da samme efter høje herskabs ordre skal udsættes, og de den deraf svarende rente her til stedet henfalde til de umyndige børns opfostring, indtil de kommer så vidt, at drengen såvel som pigen selv kan tjene deres brød, som ansættes indtil de er deres 14. år, og de her af stervboet til andre folk kommer, da de selv oppebærer deres rentepenge og så ikke videre til deres forældre henfalder. Dette skiftebrevs bekostning med stemplet papir og videre betaler enken såvel soml, hvad gæld, der ved stedet til en og anden skulle hæfte. Det således som nu foran er anført og i mindelighed afgjort, bliver hermed af os underskrevne bekræftet”. Bortset fra Mikkel Nielsen underskrev alle sig med deres fulde navn.³⁰⁸

973. ANDERS NIELSEN, født i Årslev, døbt 18. juli 1723, død i Mollerupgård. begravet 20. september 1791 i Lisbjerg. Gift i Lisbjerg med Maren Rasmusdatter, født omtrent 1730, død i Mollerupgård den 29. januar, begravet 6. februar 1782 i Lisbjerg.

Børn:

1818. Øllegård Andersdatter, født omtrent 1762.

1819. Rasmus Andersen, født omtrent 1763.

1820. Maren Andersdatter, født omtrent 1765.

1821. Kirsten Andersdatter.

1822. Niels Andersen, født omtrent 1770.

1823. Sidsel Andersdatter, født omtrent 1774.

Den 14. april 1760 fik Anders Nielsen af Århus hospital udstedt fæstebrev på halvdelen af Mollerupgård med et hartkorn på 6 td. 5 skp. 1 fjr. 1 alb., som afgangne Niels Nielsen før havde haft i fæste, og Anders Nielsen skulle gifte sig med hans enke og forsørge de på stedet værende fem små umyndige børn indtil de blev 12 år gamle. Det nævnes desuden i fæstebrevet, at han havde pas fra grevskabet Frisenborg, og at han var fra Harlev sogn, hvor Frisenborg imidlertid ikke havde gods, så der skulle nok have stået Årslev. Anders Nielsen var i alle tilfælde i Mollerupgård, da han blev nævnt som arving efter sin barnløse bror Peder Nielsen i Årslev.³⁰⁹

Den 28. februar 1782 blev der holdt skifte i Mollerupgård efter selvejerbonde Anders Niensens hustru Maren Rasmusdatters dødsfald den 29. januar sidst. Der skulle skiftes og deles mellem Anders Nielsen og hendes børn af første ægteskab med Niels Nielsen, og hendes og Anders Niensens børn.

Vurderingen blev indledt med, at selvejergården med tilliggende ager og eng med hartkorn 6 td. 5 skp. 1 fjr. 1 alb. og bygninger blev vurderet til 1000 rdl. “Anders Nielsen blev spurgt, om han ejede sølv eller guld, dertil svarede han nej, dog kunne han ikke nægte, at han havde ejet en guldkæde, en sølvkande, to små bægre og 12 sølvskeer, men det var altsammen blevet frastjålet ham, kort før og kort efter hans hustru døde”. En sølvkande, som lå i en fyrretræskiste tilhørte stedsønnen Niels Nielsen, og det var blevet ham tillagt på skiftet efter hans far Niels Nielsen i 1760. Nogle tilgodehavender, som var skrevet med blyant i en optegningsbog, var i et hængeskab i dagligstuen, hvor også bilægger kakkellovnene fandtes sammen med nogle almindelige møbler. I et kammer ved stuen var foruden en øltønde, en alkove med sengetøj, og i endnu et kammer fandtes en standseng, ligeledes med sengetøj.

Køkkenet var udstyret med husgeråd af kobber, messing og jern, en malmmorter, en

308. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1763 18/6, fol. 102.

309. LAV. Århus hospitals fæsteprotokol 1760 14/4, fol. 133.

firepunds bismær og en stor kobberkedel i grue. Kar, baljer, tønder og trug var i bryggerset, og den slags var der mere af på loftet, hvor der også var værktøj, redskaber og forskellige materialer. Et pudevår med otte pund humle, en sæk med en skæppe hvede, tre skæpper bønner, 10 skæpperærter og noget rug og byg. I et kammer ved gangen var der et "løst opsat sengested" med sengetøj, og der var lidt husgeråd og redskaber. I den øverste stue var der foruden et stort bord, en bæk og en kistebæk, som indeholdt noget heglet blå, en hegel, en uldsaks og en mangelfjæl med stok. Den afdødes klæder lå i en dragkiste med fire skuffer, det blev vurderet til 20 rdl. 2 mark. Det dyreste klædningsstykke var en brun schagrins fruentimmerkjole, altså af silkestoffet chagrin, flere trøjer var af damask, og en rød damaskes kåbe havde sølvhager, og foruden den var der også en af sort ulddamask, samt nogle skorter og forklæder, 3 kapper, snipper, tørklæder og særke.

Gårdens dyr var 202 rdl. 2 mark værd. På loftet var der korn, gryn m.m. for 88 rdl. 5 mark 4 sk. Videre forefandt ikke, men på skifterettens gentagne spørgsmål tilstod Anders Nielsen, at han havde skjult en guldkæde i en indlagt æske, som han havde forvaret under noget foder i et af udhusene, hvor den af Jens Nielsen og en af arvingerne blev fundet og indleveret til skifteretten tillige med en lille guldring.

Kæden blev målt med en tommestok, den var næsten 4 alen lang. Den blev taget med til Århus for at blive vejlet, mens ringen blev vurderet til 1 rdl. Ligeledes tilstod Anders Nielsen at have leveret mølleren i Grå mølle en stor sølvkande, som havde en forgyldt specie i låget og kunne rumme seks pægle. På den var bogstaverne A.N.S.A. og M.R.D. anno 1760 (Anders Nielsen Årslev og Maren Rasmusdatter) indgraveret, den vejede over 74 lod, endvidere fandtes et dusin sølvspiseskeer, som vejede over 32 lod, et sølvbæger på en pægl og et mindre med bogstaverne N.N.M. og M.R.D. ao 1752 (Niels Nielsen Møllerup og Maren Rasmusdatter). Da sølvet blev hentet, havde mølleren erklæret, at det var blevet ham leveret af Anders Nielsen, og at han aldeles ingen krav havde på sølvet eller på Anders Nielsen.

Derefter blev gælden indskrevet, Århus hospital fordrede eller lod anmelde, at gården ifølge skødet endnu var behæftet med halvdelen af købesummen, som var 366 rdl. 4 mark. En købmandsregning var på over 216 rdl.

Anders Niensens stedsøn Niels Niensens værge Jens Nielsen fordrede dennes i gården indestående fædrene arv på 66 rdl. 4 mark, han fordrede desuden en sølvkande og to bægre, som var blevet udlagt til Niels Nielsen sammen med hans afdøde fars klæder, hvoraf noget havde været med sølvknapper. Anders Nielsen berettede derefter, at det altsammen på Jens Niensens forlangende var blevet udleveret til ham, og at det var bortkommet ved en ulyksalig brand på Møllerupgård nytårsaften 1779. Niels Pedersen i Årslev, som havde været gift med to af Anders Niensens steddøtre fordrede deres medgift to fuldt udstyrede senge. En fordring, Anders Nielsen i modsætning til stedsønnens krav ikke kunne godkende, når Niels Pedersen havde kvitteret på skiftet efter salig Niels Nielsen.

Mere gæld blev ikke anmeldt, men Anders Nielsen tilstod, at han havde flere tilgodehaver, 90 rdl. hos Peder Hjortshøj i Vejlbj, og at han ejede et hus i Vejlbj, som bebos af Christen Skomager, det var 70 rdl. værd. Mere kunne Anders Nielsen ikke anmelde, som kunne komme stervboet til indtægt eller fordel, men stedbørnene tog forbehold for, at det siden skulle blive opdaget, at enkemanden havde flere penge til gode, og de erklærede, at de ikke var tjent eller fornøjet med at tage arv efter den sum, gården med tilliggende var vurderet til. De mente, den var 1400 rdl. værd, og hvis Anders Nielsen ikke kunne godkende det, da anmodede de skifteretten om, at der blev foretaget en ny vurdering, eller at gården blev stillet til offentlig auktion. Enden på det blev, at gårdens værdi blev sat til 1200 rdl. så boets formue blev på 1885 rdl. 3 mark. Udgifterne var på 561 rdl. 4 mark 5 sk. så der til deling blev 1324 rdl. 2 mark 11 sk., som fordeltes med halvdelen til Anders Nielsen og halvdelen til Maren Rasmusdatters børn, Niels Nielsen og tre gifte døtre af hendes første ægteskab og

Anders Niensens og hendes børn Rasmus Andersen 17 år, Niels Andersen 9 år, Øllegård Andersdatter, Maren Andersdatter, Kirsten Andersdatter og Sidsel Andersdatter.³¹⁰

974. PEDER NIELSEN, født i Årslev, døbt 14. juli 1726, død sst., begravet 21. juni 1761. Den 6. oktober 1761 blev der holdt skifte efter ungkarl Peder Nielsen i Årslev til deling mellem hans efterladte søskende. Fire brødre Niels Nielsen af Årslev, Anders Nielsen fra Mollerupgård på klostergoods (Århus hospital), Peder Nielsen i Tilst, som var død og havde efterladt sig fire børn, Niels Pedersen 10 år, Søren Pedersen 6 år, Anne Pedersdatter 11 år og Maren Pedersdatter, som var 8 år gammel. Desuden Mikkel Nielsen, boende i Årslev, og to søstre Kirsten Nielsdatter, gift med Johan Madsen i (Harlev)holm på Konstantinsborg gods og Apelone Nielsdatter, gift med Peder Christensen i Kankbøl på Vosnæsgårds gods.

Til stede var de tre brødre og for de umyndige børn deres stedfar Laurits Balle af Tilst og Jens Albrechtsen fra Årslev og søsteren Kirsten Nielsdatter, mens hendes brødre skulle varetage den anden søsters interesser.

Peder Nielsen efterlod sig en lærredspung med 40 rdl. og en skindpung med forskellige mønter, der iblandt 20 rdl. og 6 stk. kroner, som var 48 sk. værd, 3 dukater og nogle af mindre værdi. Der var i alt 73 rdl. 1 mark 8 sk. Peder Nielsen var ret velforsynet med klæder, som blev vurderet til 24 rdl. 1 mark 12 sk. Heraf skal nævnes en blå vadmelskjole og en trøje af blåt klæde med tre dusin sølvknapper, som var 9 rdl. 4 mark værd. Ellers var der flere trøjer, skjorter, strømper, en hat og et hatslag, sko og støvler.

Den afdøde var af sine søskende blevet lovet lidt over 13 rdl. og klæder til en seng for 12 rdl. Desuden havde han et kvart års løn til gode og et andet mindre tilgodehavende, så der var i alt værdier for 131 rdl. 1 mark 6 sk. Foruden begravelsesomkostningerne var der også lidt gæld til hans søskende, blandt andet for Niels Niensens opvartning under hans svaghed, så der, efter skifteomkostningerne var blevet lagt til, blev en udgift på 20 rdl. 2 mark 6 sk. Til deling mellem arvingerne blev derefter 110 rdl. 5 mark.³¹¹

975. APELONE NIELSDATTER, født i Årslev, døbt 28. november 1728, død i Kankbøl begravet 12. september 1783 i Hjortshøj. Gift 1. i Årslev 2. februar 1758 med Peder Christensen, født i Kankbøl 1722, død sst., begravet 6. maj 1763 i Hjortshøj. Gift 2. sst. med Poul Pedersen, født i Elev.

Apelone Nielsdatters to ægtefæller var næstsøskendebørn, derfor fik Apelone og Poul Pedersen kongelig tilladelse til deres ægteskab 22. juli 1767.³¹²

977. ANNE NIELSDATTER, født i Panderup, døbt 9. august 1711 i Trige, død i Haldum efter 1759. Gift i Trige 18. juni 1730 med Jens Olufsen Trige, født i Trige 1703, død i Haldum, begravet 22. april 1759.

Børn:

- < 1824. Kirsten Jensdatter, døbt 10. juni 1731.
- 1825. Apelone Jensdatter, døbt 19. juni 1735.
- 1826. Anne Jensdatter, døbt 23. marts 1738.
- 1827. Mette Jensdatter, født omtrent 1741.
- 1828. Niels Jensen, født omtrent 1744.
- 1829. Oluf Jensen, født omtrent 1745.
- 1830. Rasmus Jensen, døbt 18. januar 1750.
- 1831. Peder Jensen, døbt 15. april 1754.

310. LAV. Havreballegård, Århus og Stjærholm amters skifteprotokol 1782 28/2, fol. 102.

311. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1761 6/10, fol. 43.

312. LAV. Århus bispearkiv ægteskabsdispensation 1767 22/7.

“Anden juledag 1729 blev Ole Triges søn af Trige Jens Olufsen og salig Niels Pedersens datter Anne Nielsdatter af Panderup trolovet” i Trige. 27. Februar 1732 fæstede Jens Olufsen fra Trige en halv gård i Haldum, som den forrige fæster Anders Christensen Ladekarl havde måtte afstå på grund af armod. Samme dag fik hans bror Søren Olufsen fæste på den gård i Trige, som Jens Olufsen indtil da havde haft i fæste.³¹³

Jens Olufsen døde i 1759, og der blev holdt skifte efter ham den 29. juli, så hans efterladte bo kunne blive delt mellem hans enke Anne Nielsdatter og deres fire sønner og fire døtre. Niels Jensen, der var 15 år, Ole Jensen 12 år, Rasmus Jensen 9 år, Peder Jensen 6 år, Kirsten Jensdatter, som var gift med Niels Pedersen i Haldum, Apelone Jensdatter 24 år, Anne Jensdatter 21 og Mette Jensdatter 18 år gammel. Til stede var enken, Anne Nielsdatters lavværge Jens Pedersen, dattermanden Niels Pedersen og på de umyndige børns vegne som formynder deres farbror, Søren Olufsen fra Trige og overværende Peder Nielsen af Kvottrup.

Løsøreregistreringen indledes med fire sølvskeer mærket J.O.S. og A.N.D. 1730 og et sølvbæger med det samme mærke. Derefter følger kobber, messing og tin, hvoraf der var to fade, seks tallerkener, et par lysestager og en flaske. Foruden en kakkelovn af jern var der forskelligt husgeråd og to uldsakse. Møblerne var almindelige, men imellem dem var der to nye tavler og to skilderier. Sengeklæderne blev vurderet gruppevis, og der var til fire senge.

Den afdødes klæder blev vurderet til 13 rdl. 5 mark 4 sk., der imellem var en blå vest med 38 sølvknapper og en kalemankes brystdug med 12 sølvknapper, et hatslag og en hat, støvler og et par sko med sølvspænder.

Bæsterne var 54 rdl. værd, køer, kalve og kvier 49 rdl. 4 mark, får og en vædder 12 rdl., svin 3 rdl. 4 mark, fire gæs med 20 gæslinger 3 rdl. 4 mark og halvdelen af tre bistader 2 rdl. værd. Til sidst nævnes vogne, plov og forskellige redskaber. Formuen var på 257 rdl. 4 mark 4 sk. modregnet udgiften, som var 129 rdl. 5 mark 8 sk., blev der 127 rdl. 4 mark til deling mellem arvingerne.³¹⁴ 1769 fæstede Oluf Jensen den halvgård, som hans far sidst havde i fæste og fradøde.³¹⁵

978. PEDER NIELSEN, født i Panderup, døbt 1. november 1712 i Tilst, død i Kvottrup, begravet 2. april 1764 i Fårup. Gift i Hjortshøj 11. juni 1743 med Karen Sørensdatter, død i Kvottrup, begravet 2. april 1764 i Fårup. Ifølge kirkebogen døde de begge tillige med en datter af sprinkler.³¹⁶

Børn:

1832. Niels Pedersen, døbt 10. september 1747.

1833. Søren Pedersen. døbt 12. april 1750.

1834. Christen Pedersen, døbt 16. april 1752.

Den 30. april 1764 blev der holdt skifte efter Peder Nielsen og hans hustru Karen Sørensdatter, som døde den 23. og 29. marts i Kvottrup, såvel som efter deres i ægteskab sammen avlede datter Anne Pedersdatter, der samme tid døde. De salig afdødes i ægteskab sammen avlede og efterlevende tre umyndige sønner var Niels Pedersen i 17. år, Søren Pedersen i 14. år og Christen Pedersen i 13. år. Deres formyndere var Peder Nielsen af Borum for den ældste søn, Søren Rasmussen for den mellemste og Søren Pedersen og Søren Poulsen for den yngste. Boets samlede værdi blev opgjort til 416 rdl. 4 mark 14 sk. Der var en del godt indbo, og af de afdødes tøj blev hans klæder vurderet til 14 rdl. 4 mark 12 sk., de lå i en stor beslagen egekiste og bestod af en blå vadmelskjole og en blå vadmelsvest med 34 sølvknapper.

313. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1732 27/2, fol. 49.

314. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1759 29/7, fol. 537.

315. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1769 29/10, fol. 292.

316. Sprinkler, ofte i betydningen børnekopper, som kunne hæрге med stor dødelighed til følge.

per, en brun vest med 8 sølvknapper, og en grå klædesvest med 32 sølvknapper samt en lædervest med tre dusin sølvknapper, en hvid vadmelstrøje med metalknapper, en læderbrystdug med 12 sølvknapper, et hvidt hatslag og en hat. Hans skjorter blev ikke vurderet, for dem skulle sønnerne have.

Sammen med hans tøj nævnes en brun vadmel fruentimmer kjole, og i en anden stor egetræskiste med jernbeslag lå kristentøj med hue, dvs. dåbsklæder til en værdi af 1 rdl. og en del forskelligt kvindetøj, dragt- og huetilbehør, som i alt blev vurderet til 13 rdl. 2 mark 12 sk. Desuden var der nogle flere kvindeklæder i en lille blåmalet dragkiste med messingbeslag til 23 rdl. 1 mark 10 sk. Noget af tøjet havde nok tilhørt den afdødes tyveårige datter.

Møbler og husgeråd var, bortset fra otte gamle skilderier og noget tinservice, ret almindeligt, men tilsyneladende var det meste i god stand, og der var en jernbilæggerovn i dagligstuen. Bæster og køer blev vurderet til 216 rdl.

Da skifteforretningen blev genoptaget den 5. juni, anmodede de tre formyndere om, at skiftet måtte blive yderligere udsat, idet de overtalte Laurits Sørensen i Fårup til at lade hans datter Anne Lauritsdatter forblive i gården og have tilsyn og omsorg til fælles bedste for alle tre sønner, så vidt hun formåede, "hvilket Laurits Sørensen akkorderede med den kondition, at bemeldte hans datter fik en af sønnerne til ægte til sin tid, og således bestandig kunne blive ved gården. Og som dette sig er såvel til gårdens som arvingernes konservation, blev det af samtlige tilstedeværende samtykket, thi skulle gården ved en fremmed pige og fremmed tjenestekarl dyrkes og drives, vilde det blive langt mere til skade end til gavn for samtlige arvinger. Dernæst erklærede bemeldte fire mænd at være ansvarlige til, alt hvad ved gården forefindes, og om noget der af bortsælges eller til gården købes, da derom at gøre skifteforvalterne underretning". Skiftet blev endelig sluttet den 26. september samme år med, at den ældste søn Niels Pedersen måtte nyde løfte på gården og samme straks modtage. Da der var tale om en selvejergård, skulle han, når han blev gammel nok til det, betale 20 rdl. i husbondhold. Hans brødre skulle hver have 100 rdl. i arv.³¹⁷

981. APELONE NIELSDATTER, født i Panderup, døbt 10. april 1719 i Trige, død i Hjortshøj 26. januar, begravet 3. februar 1798. Gift 1. i Trige 3. juli 1748 med Søren Poulsen, født i Hjortshøj omtrent 1714, død sst., begravet 3. juni 1765. Gift 2. i Hjortshøj 2. januar 1767 med Søren Lauritsen.

Børn i første ægteskab:

1835. Poul Sørensen, døbt 2. november 1749.

1836. Niels Sørensen, døbt 5. december 1753.

1837. Maren Sørensdatter, døbt 27. oktober 1756.

982. METTE NIELSDATTER, født i Panderup, døbt 6. april 1722 i Trige, død i Hjortshøj, begravet 11. oktober 1776. Gift i Trige 8. august 1755 med Peder Poulsen, død efter 1776.

983. PEDER NIELSEN FREGERSLEV født 1725 i Panderup. Gift med Berete Rasmusdatter (Berete Rasmusdatter er efterkommer i Herredsfogedslægten såvel som i Sejerlægten, se nr. 915 ovenfor).

985. SØREN RASMUSSEN, født i Panderup, døbt 10. februar 1732 i Trige, død sst. 1777. Gift i Borum 5. oktober 1762 med Karen Pedersdatter, født i Borum, døbt 18. april 1740.

317. LAV. Ristrup skifteprotokol. 1764 30/4, fol. 231.

Barn:

1838. Anne Sørensdatter, døbt 16. oktober 1763.

Søren Rasmussen boede hjemme i Panderup, da der blev holdt skifte efter hans mor 1759, og det må være ham, der overtog gården efter faderens død. Der blev holdt skifte den 24. november 1777, som var 30. dagen efter hans død. Hans arvinger var hans hustru, Karen Pedersdatter, som skulle dele hans efterladte bo med deres datter Anne Sørensdatter, som var 14 år gammel. Enkens bror Niels Pedersen fra Framlev var til stede som hendes lavværge og som værge for det umyndige barn sammen med Søren Lauritsen fra Hjortshøj, som var gift med den afdødes halvsøster Apelone Nielsdatter. Der var fire dragkister i øverstestuen, to kister, et ovalt bord, et bord med skuffe og otte rødmaledede stole og en usædvanlig mængde tinservice bestående af blandt andet fem store og fire små tinfade, tre dusin tintallerkener, tinkaffekande og tinthepotte. Et helt sengested havde drejlsomhæng, der var endnu en seng, og begge var fyldt med sengetøj. Den salig mands gangklæder var 50 rdl. værd, men man får ikke at vide, hvori de bestod. En sølvkande, 12 sølvsker og to sølvbægre blev samlet vurderet til 70 rdl.

Bilægger kakkelovnen stod i den anden stue, og der var også et stueur, et bord og tre stole, en opredt alkoveseng og endnu en stolpeseng med omhæng og sengetøj, en kakkelovn mere, en slagbænk, en lille blåmalet kiste, et par messing lysestager, to messing strygejern og lidt stentøj. Yderstestuen rummede et gammelt fyrretræsbord, og der var både kobber og messingkedler samt endnu en opredt alkove. Der blev gryder, ildtang og andet ildstedsudstyr også vurderet, så der må ildstedet have været. Bryggerset var udstyret med en kobberkedel i grue, kar, tønder og lignende. Derefter blev kornet på loftet vurderet, og gårdens dyr blev takseret til en gennemsnitsværdi for bæsterne, hvoraf der var seks, til 25 rdl. pr. stk., altså i alt 150 rdl. Dyrene havde en samlet værdi på 301 rdl. 4 sk.

Foruden det allerede nævnte havde boet penge på rente i Århus, Randers og andre steder. Det var beløb fra 4 rdl. og op til 400 rdl. Desuden anmeldte enken, at stervboet endnu havde adskilligt til gode hos én og anden, men da det var hos sådanne personer, at man ej der af noget kan forvente, så anså hun det ej umagen værd samme at anmelde eller specificere. Boet havde ejede et skøde udstedt 1714 og læst på landstinget 1715 på Ølsted konge, korn og kvægtiende. Det blev vurderet til 300 rdl., og til sidst nævnte hun, at hun også havde 200 rdl. i rede penge. Formuen blev på 2247 rdl. 2 sk.

Da så vidt var passeret, gav enken til kende og tilbød, at når hun måtte blive stervboet in stato quo overdraget, ville hun ej alene vedblive hendes salig mands fæste, og således selv være ansvarlig for gårdens besætning og brøstfæld, betale skiftets bekostning og stervboets videre gæld, om nogen skulle være, ligesom hun ikke heller ville forlange nogen erstatning for begravelsesomkostninger, men endog give hendes datter, som eneste arving, i fædrene arv 1000 rdl., som hun næstkommende snapsting ville udbetale til formynderen om det forlangtes. Af kapitalen måtte datteren oppebære renterne, imod at hun selv bekostede sin opdragelse, dog så længe enken udi enkesæde bliver hensiddende, ville hun selv besørge datterens opdragelse og derimod nyde renterne af hendes ovenmeldte arvekapital. Desuden ville hun give datteren en dragkiste og en klædekiste samt et sengested med omhæng og sengeklæder til en god seng eller derfor 40 rdl., og hun ville holde skifte-retten i alle måder angerløs for alt, hvad af dette skifte nu eller siden måtte dependere. Formynderne var også fornøjede med enkens gjorte tilbud, og det blev som Karen Pedersdatter ønskede.³¹⁸

988. KAREN LAURITSDATTER, født i Panderup, døbt 21. november 1717 i Trige, død før 1742. Gift i Trige 30. oktober 1737 med Søren Andersen fra Kankbøl.

318. LAV. Bidstrup skifteprotokol 1777 24/11, fol. 134.

989. APELONE LAURITSDATTER, født i Panderup, døbt 27. december 1720 i Trige, død i Røved, begravet 13. februar 1777 i Ødum. Gift i Trige 21. juni 1743 med Peder Elgård fra Røved, død sst., begravet 3. marts 1769.

990. NIELS LAURITSEN, født i Panderup, døbt 26. september 1723 i Trige. Niels Lauritsen mødte 3. juni 1777 i Essendrup som formynder for sin søster Anne Lauritsdatters børn.³¹⁹

991. SIDSEL LAURITSDATTER, født i Panderup, døbt 1. november 1726 i Trige, død i Bygballe, begravet 8. april 1753 i Mejlbj. Gift i Trige 5. juni 1750 med Niels Pedersen fra Bygballe.

992. ANNE LAURITSDATTER, født i Panderup, døbt 2. juli 1733 i Trige, død i Essendrup i Laurbjerg sogn 1777. Gift med Peder Pedersen Molbo, født 1741 i Essendrup, død efter 1777.

Børn:

1839. Laurits Pedersen, født omtrent 1773.

1840. Sidsel Kirstine Pedersdatter, født omtrent 1777.

Peder Pedersen, barnfødt i Essendrup i Laurbjerg sogn, fæstede i 1765 den gård, som hans stedfar Søren Rasmussen Molbo sidst beboede og fradøde. Den samme gård var efter Peder Pedersen Molbos far Peder Nielsens død i 1743 blevet fæstet af stedfaderen, hvis tilnavn Molbo også blev brugt af Peder Pedersen. Af skiftet fremgår det at sidstnævnte var født omtrent 1741.³²⁰

Den 3. juni 1777 blev der holdt skifte i Essendrup efter gårdmand Peder Molboes for kort tid siden afgangne hustru Anne Lauritsdatter til deling imellem enkemanden og deres to børn, Laurits Pedersen på 4 år og Sidsel Kirstine Pedersdatter, som kun var et halvt år gammel. Børnenes morbror Niels Lauritsen fra Panderup var til stede på deres vegne.

Indboregistreringen begynder i den første stue med en dragkiste, et stort egetræsskab og fem kister i forskellige farver og størrelser, og fortsætter med et blåt hængeskab, et blåmalet ovalt fløjbord, tre stole, tre fade og tolv tallerkener af tin, to store og to små messingstager, et stentøjskrus med tinlåg, et spejl, et sengested med hvidt lærredsmhæng og med sengeklæder, et hulsengested ligeledes med sengeklæder og dernæst et kobberbækken.

I skabet var der et stort og et mindre sølvbæger og seks sølvskeer. Anne Lauritsdatters klæder var 51 rdl og 5 mark værd. Hun havde syv huer, ni skorter, det ene med tilhørende trøje, ti andre trøjer, en af dem var af damask, andre af kattun, saxes og ulddamask. Hun havde også en kjole af sort klæde og en blå stoffes kjole, en blå damaskes kåbe og to andre kåber, en blå og en sort, et liv og et forklæde nævnes også. Med så mange fine klæder har der formodentlig også været en hel del linned, huepynt og andet dragttilbehør, men det har man ikke fundet nødvendigt at vurdere.

I den anden stue var der en jernkakkellovn, et standskab, bord, stole, femten standkar og to hulsenge med indhold af sengetøj. I den tredje stue endnu to hulsenge, et langt bord, gryder, kedler og andet til husholdningen og i bryggerset en kobberkedel i grue, kar og baljer, i huggehuset og i gården værktøj og redskaber.

Gårdens dyr blev i alt vurderet til 200 rdl. 4 mark. Boets formue var 433 rdl. 1 mark 12 sk. Gårdens 75 fag huse skulle repareres for 70 rdl. Der skulle være dyr og redskaber for 143 rdl. 4 mark. Peder Molbo skulle også lige ved sin salig hustru have 10 rdl. til sin begravelse,

319. LAV. Bidstrup skifteprotokol 1777 3/6, fol. 117.

320. LAV. Bidstrup skifteprotokol 1743 4/2, fol. 35, 1765 2/10, fol. 81.

så udgifterne blev på 223 rdl. 4 mark, der blev således til deling imellem enkemanden og hans børn 209 rdl. 3 mark 12 sk.³²¹

994. KIRSTEN TOMASDATTER, født i Borum, døbt 22. januar 1708, død i Javngyde, begravet 14. maj 1754 i Tulstrup. Gift 1. 9. juli 1730 i Borum med Niels Andersen født, omtrent 1702, død i Javngyde, begravet 1. november 1737 i Tulstrup. Gift 2. i Tulstrup 25. juni 1738 med Simon Hansen, født omtrent 1706 i Siim.

Barn i andet ægteskab:

1841. Anne Simonsdatter, døbt 29. september 1740.

Kirsten Tomasdatters første mand Niels Andersen kom fra Kielsingård, men han havde været dragon, da han fæstede Rasmus Hansens gård i Javngyde i 1730.³²² Rasmus Hansens afdøde kone Kirsten Rasmusdatter var søster til Kirsten Tomasdatters mormor Maren Rasmusdatter. Efter Niels Andersens død fæstede Kirsten Tomasdatters nye mand Simon Hansen i 1738 hendes afdøde mand Niels Andersens gård i Javngyde.³²³

Der blev holdt skifte efter Kirsten Tomasdatters 30. september 1754 til deling mellem enkemanden Simon Hansen og deres eneste datter Anne Simonsdatter, som var 13 år gammel. Der var i boet sølv vurderet til 25 rdl. 3 mark, her imellem var et sølvbæger mærket N.A.S.M. og K.P.D.B. 1730, som må være anskaffet, da Kirsten Tomasdatter Borum og Niels Andersen blev gift. En sølvkumme havde hendes og hendes anden mands initialer S.H.S. og K.P.D. Det største sølvbæger var mærket R.H.S.P. og K.R.D.F., det må have tilhørt Rasmus Hansen og Kirsten Rasmusdatter Fregerslev, som var Kirsten Tomasdatters mormors søster. Foruden det var der endnu et sølvbæger og seks sølvskeer. Det øvrige indbo var ret almindeligt, men der var lidt bøger, en bibel, to salmebøger og en "tåreperse", samt et fruentimmer kontrafej. Kirsten Tomasdatters klæder blev vurderet til 26 rdl. 4 mark. Hendes sorte klædeskjole blev vurderet til 8 rdl. Dyrene var 93 rdl. 2 mark værd, og den samlede formue var på 246 rdl. 5 mark 12 sk.

Gårdens 56 fags bygninger skulle repareres for 30 rdl. som sammen med den værdi, dyr og redskaber m.m. skulle have, løb op i 155 rdl. 2 mark Tjenestefolkene krævede deres løn, så besværingen i alt var på 164 rdl. 2 mark. Til deling mellem arvingerne blev 82 rdl. 3 mark 12 sk.³²⁴ 1766 afstod Simon Hansen gården til Laurits Simonsen fra Firgårde, som blev gift med hans eneste datter Anne Simonsdatter. Simon Hansen skulle derefter have ophold på gården, som han havde afstået på grund af "slette omstændigheder".³²⁵

995. JESPER TOMASEN, født i Borum 1713, død sst., begravet 10. marts 1752. Gift i Tilst 25. juni 1750 med Mette Pedersdatter, født 1731 i Geding, død i Borum, begravet 16. juni 1758 i Borum.

Barn:

1842. Tomas Jespersen, døbt 5. september 1751.

Jesper Tomasen fæstede sin afdøde fars gård i Borum i 1750 og blev kort tid efter gift med Mette Pedersdatter.³²⁶ Han døde efter knap to års ægteskab, og skifteretten mødte op den 2. marts 1752, altså umiddelbart efter Jesper Tomasen var død, for at registrere boets effek-

321. LAV. Bidstrup skifteprotokol 1777 3/6, fol. 117.

322. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1730 10/10, fol. 38.

323. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1738 27/3, fol. 126.

324. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1754 30/9, fol. 29.

325. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1766 22/4, fol. 42.

326. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1750 10/1, fol. 166.

ter til skifte mellem hans efterladte enke Mette Pedersdatter og deres i ægteskab sammen avlede eneste søn Tomas Jespersen, som var et halvt år gammel. Til stede var enkens lavværge Frands Christensen fra True, og på barnets vegne begge hans farbrødre Rasmus Tomasen og Oluf Tomasen af Borum.

Registreringen indledes med et bæger og fire skeer af sølv. Derefter kobberkedler og andre ting af kobber, fire fade og 10 tallerkener af tin, messingkedler og jernkøkkentøj. Møbler og andet blev registreret rum for rum, nemlig i den mellemste stue, overstuen, dagligstuen, salset og et kammer. Dog blev sengeklæderne registreret for sig i de rum, hvor de formodentlig har ligget i, de der nævnte senge. Møblerne var borde, bænke, stole, kister og skrin.

Ildstedet har nok været i dagligstuen, for der blev adskilligt husgeråd af træ registreret, derimellem også otte trætallerkener, spand og strippe m.m. Klæderne havde den salig mand givet til sine to brødre, mens han levede, hvilket enken og hendes lavværge tilstod. Dog skulle sønnen have en grå vadmelsvest med sølvknapper og en kallemankes brystdug.

Den bedste hest blev vurderet til 15 rdl., bæsterne i alt til 77 rdl., de øvrige dyr til 35 rdl. 3 mark. Værktøj og redskaber blev vurderet sammen med plov og vogne. Kornet i laden blev eftersat, men der var ikke mere, end der skulle bruges til føde og sædekorn. Boets formue blev opgjort til 252 rdl. 2 mark 11 sk. Gården skulle repareres for 20 rdl., bæsterne skulle være af en værdi på 60 rdl. og andet til gårdens drift, blev takseret til 11 rdl.

En gældspost på 44 rdl. 5 sk. var Jesper Tomasens brødres arv efter deres far i henhold til skiftebrev af 25. januar 1743. Tre søskende havde efter kvittering fået deres arvepart efter begge forældre, ligeså havde begge brødre fået deres tilfaldne arv efter moderen og forlangte ikke noget efter hendes dødelige afgang, hvilket den dem imellem oprettede kontrakt nådigst er approberet den 27. december 1749. De to brødre havde dog 26 rdl. 4 mark til gode, og den afdøde havde også modtaget nogle dyr af 10 rdl. værdi. Derfor blev de samlede udgifter på 186 rdl. 4 mark 5 sk., hvorved der blev 65 rdl. 4 mark 6 sk. til deling mellem Mette Pedersdatter og hendes lille søn.³²⁷

Efter Jesper Tomasens død blev hans enke, Mette Pedersdatter gift igen med Rasmus Pedersen, som ligeledes er blandt efterkommerne, se skiftet efter hende under nr. 1002.

997. ANNE TOMASDATTER, født i Borum, døbt 2. marts 1718. Gift i Borum 3. juli 1743 med Mads Pedersen.

998. RASMUS TOMASEN, født i Borum, døbt 14. april 1721.
Rasmus Tomasen var værge for broderen Jesper Tomasens søn i 1752.

1000. OLUF TOMASEN født i Borum, døbt 9. februar 1727.
Oluf Tomasen var værge for broderen Jesper Tomasens barn Tomas Jespersen i 1752, og han var stadig formynder for drengen, da der blev holdt skifte efter hans mor Mette Pedersdatter i 1758.

1002. RASMUS PEDERSEN, født i Borum, døbt 29. februar 1728, død sst., begravet 3. januar 1760. Gift 1. i Borum 27. juni 1752 med Mette Pedersdatter, født i Geding 1731, død sst. begravet 16. juni 1758. Gift 2. i Borum 21. november 1758 med Karen Nielsdatter, død 1821. Hun blev gift 2. med Peder Tomasen Elev.

Børn i første ægteskab:

1843. Kirsten Rasmusdatter, døbt 7. oktober 1753.

1844. Jesper Rasmussen, døbt 2. marts 1755.

1845. Peder Rasmussen, døbt 31. oktober 1756.

327. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1752 29/3, fol. 352.

Rasmus Pedersen blev første gang gift med sin afdøde fætter, Jesper Tomasens enke, Mette Pedersdatter, og fæstede hans gård i Borum i 1752.³²⁸

Kun seks år senere døde Mette Pedersdatter, og der blev holdt skifte den 1. juli 1758, så der kunne blive delt mellem Rasmus Pedersen og den salig kones efterladte børn af begge ægteskaber, nemlig Tomas Jespersen, som var syv år og Kirsten Rasmusdatter fem år, Jesper Rasmussen på to år og Peder Rasmussen, som var halvandet år gammel. På den ældstes vegne mødte hans farbror Oluf Tomasen som formynder.

Der var i boet to sølvbægre. det mindste med navnene: T.S.S.B. og M.J.D.B. 1702, som må have tilhørt Tomas Sørensen Borum og Maren Jespersdatter Borum, Mette Pedersdatters første mands forældre. Der nævnes også fire sølvskeer og et par små skospænder i alt sølv for 15 rdl. 2 mark. Der fortsattes med ting af kobber, messing og tin, af de sidste var der fire fade og ti tallerkener. En gammel jernkakelevn nævnes sammen med andre ting af jern, der var dog ikke nogen gryde imellem. Af træ var der borde, stole, skrin, kister to dragkister af forskellig størrelse, et sengested af fyrretræ og et af egetræ nævnes i overstuen, mens der i dagligstuen var et langt asketræsbord med fyrretræspiller, et skab med tre døre, bænke, stole og husgeråd af træ, derimellem otte trætallerkener. I et lille kammer og i salset var der flere af samme slags sager samt tønder og kar.

Derefter opremses sengeklæderne og til sidst den salig kones gangklæder, som var 19 rdl. 2 mark 6 sk. værd. Der var blandt andet en sort kjole af klæde, flere skørter, en kattunskåbe med sølvhager, flere trøjer, en af dem var med sølvknapper, en sort fløjls hue havde guldgaloner, en del mindre lintøj blev givet til datteren. Der var endnu 9 sølvknapper, seks særke, et par gamle tøfler og et par sko.

Bæsterne blev vurderet til 59 rdl., køer og kalve til 28 rdl. 4 mark 8 sk., får til 13 rdl. 2 mark, svin til 1 mark 2 sk. og tre gamle gæs med 16 gæslinger til 2 rdl. Der var i alt værdier for 232 rdl. 3 mark 15 sk. Gårdens reparation blev sat til 20 rdl. Dyr og redskaber til fortsat drift skulle være 72 rdl. 3 mark værd. Tomas Jespersen havde sin fædrene arv på 32 rdl. 5 mark 3 sk. til gode. Mette Pedersdatters begravelse var betalt med 16 rdl., og Rasmus Pedersen begærede at få det samme til sin egen begravelse, så udgifterne blev på 146 rdl. 2 mark 3 sk., så der blev 86 rdl. 1 mark 12 sk. til deling mellem Mette Pedersdatters arvinger.³²⁹

Kun to år efter døde Rasmus Pedersen. Skiftet blev holdt den 12. februar 1760. Foruden hans efterladte enke Karen Nielsdatter var der tre umyndige børn, Jesper Rasmussen på 5 år, Peder Rasmussen 3 år og Kirsten Rasmusdatter, som var 7 år gammel. Enkens lavværge var Søren Nielsen fra Labing, og børnenes formynder farbroderen Niels Pedersen fra Borum og morbroderen Søren Pedersen fra Geding.

Et sølvbæger på 11 lod blev holdt ude af vurderingen, for det havde den salig mand givet sin kone i fæstengave. Ellers var sølvet det samme som ved skiftet efter Mette Pedersdatter, og det gjaldt i vid udstrækning også det øvrige løsøre. En egekiste med beslag var tillagt Kirsten Rasmusdatter ved skiftet efter hendes mor, en dragkiste, som også var tiltænkt hende, blev medregnet, fordi stedmoderen lovede at give hende en seng med sengeklæder i stedet for. Der var også en mindre dragkiste sammen med et rundt bord med egetræsfod, stole og et halvt sengested, et spejl, fire skilderier, to gamle kærner og en mangelfjæl.

Rasmus Pedersens klæder blev vurderet til 22 rdl. 5 mark 2 sk., heraf var den blå klædestrøje med tre dusin sølvknapper 7 rdl. 4 mark værd. Ellers var der to kjortler og endnu fire trøjer af vadmél, en skindvest med metalknapper, en sribet undertrøje, en kallemankes brystdug med 17 sølvknapper og en blå af vadmél. Et hatslag af rødt klæde, en hat med sølvspænde, to par skindbukser, tre par blå strømper, en gammel hue, en blå vadméls kappe, et par sko med metalspænder, et par støvler, fem skjorter, et par halværmer, fem halsklæder

328. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1752 18/5, fol. 177.

329. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1758 1/7, fol. 499.

og et broget tørklæde. Sengeklæderne var gode og rigelige, og den seng, Kirsten Rasmussdatter skulle have, nævnes først uden vurdering, og den skulle stå i gården under opsyn af formynderen. Foruden den og en seng i herberget var der seks andre senge rigeligt forsynet med godt sengetøj. I bryggerset var der forskelligt husgeråd, og på loftet stod endnu en seng og andre gamle sager. Der var også det tærskede korn.

Dyrene var 136 rdl. 5 mark 8 sk. værd og korn på loft og i lade 63 rdl. 9 sk. Endelig blev en vogn, plov og andre redskaber og til allersidst noget linned, en gammel drejlsdug, en dug i bygkornsmønster og fire alen trykt vadmel vurderet. Boets formue blev således opgjort til 358 rdl. 4 mark 15 sk. Derfra blev trukket udgift til reparation af gården, og den nødvendige besætning m.m., bortskyldig gæld, føde- og sædekorn, folkeløn, begravelses- og skifteomkostningerne, som i alt blev 229 rdl. 2 mark., så der til deling mellem arvingerne blev 129 rdl. 2 mark 15 sk. Børnenes penge skulle blive i boet, og skiftet slutter med formaninger til enken om at sørge for deres fornødenheder, "således som hun agter at vil forsvare for Gud og den kristelige øvrighed".³³⁰

1003. NIELS PEDERSEN, født i Borum, døbt 15. januar 1730. Gift med Karen Poulsdatter, født i Lading, døbt 1. maj 1735.

Niels Pedersen betalte 16. maj 1761 40 rdl. i husbondhold på sin fars fradøde selvejergård i Borum. Hans søn Rasmus Nielsen overtog selvejergården i 1798.³³¹

1005. MAREN PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 14. marts 1734. Gift i Borum 2. juni 1752 med Jens Madsen.

1006. ERIK PEDERSEN, født i Borum, døbt 11. marts 1736. Gift 16. juni 1762 i Borum med Inger Rasmusdatter, født i Borum, døbt 16. februar 1738.

Erik Pedersen fæstede i 1762 en gård i Borum, som Rasmus Pedersen mindelig afstod.³³² Erik Pedersen og Inger Rasmusdatter er begge nævnt i folketællingerne 1787 og 1801.

1009. SØREN PEDERSEN, født i Borum, døbt 1. marts 1744. Gift i Borum 6. august 1775 med Anne Nielsdatter.

1774 fæstede Søren Pedersen af Borum, født på mit gods sammesteds, en gård i Borum, Niels Kande godvilligt har overladt ham, da han skulle ægte hans datter.³³³

1010. JESPER OLUFSEN, født i Kvottrup, døbt 21. maj 1719 i Fårup, død i Geding 15. maj, begravet 20. maj 1764 i Tilst. Gift i Tilst 29. september 1748 med Bodil Jensdatter, født i Geding omtrent 1707, død i Herst, begravet 22. december 1799 i Trige.

Børn:

< 1846. Kirsten Jespersdatter, døbt 13. september 1750.

1847. Oluf Jespersen, døbt 8. juli 1753.

1848. Anders Jespersen, døbt 20. juni 1756.

Jesper Olufsens kone Bodil Jensdatter var enke efter Anders Jensen Kå i Geding, da de blev gift, så han giftede sig til gården. Jesper Olufsen døde efter knap seksten års ægteskab, og den 14. juni 1764 blev der holdt skifte i Geding efter salig afgangne Jesper Olufsen, som var død den 15. maj, for efter registrering og vurdering at skifte og dele mellem enken Bodil

330. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1760 12/2, fol.

331. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1761 16/5, fol. 234, 1798 30/10, fol. 530.

332. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1762 25/10, fol. 240.

333. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1774 17/12, fol. 233.

Jensdatter og hendes i ægteskab med den salig afdøde sammen avlede tre børn, nemlig Anders Jespersen i 8. år, Ole Jespersen i 5. år og datteren Kirsten Jespersdatter i 13. år. For disse tre umyndige børn indstillede sig farbroderen Rasmus Olufsen og hans broder Peder Olufsen, begge boende i Kvottrup, for at være formyndere for børnene.

Beboelsen var på to stuer, to kamre og et bryggers, ildstedet, hvor maden blev lavet, var nok i dagligstuen, for der blev de ting nævnt, som brugtes hertil, og hvor man så kunne nyde godt af varmen fra ildstedet, for der nævnes ikke nogen kakkelovn. Bohavet var temmelig almindeligt og ikke særlig righoldigt men tilsyneladende, efter vurderingen at dømme, i god stand. Den afdødes klæder lå i en stor egekiste med lås for, det bestod af en blå vadmel skjole, en grå klædesvest med sølvknapper, en kallemankes brystdug med et dusin sølvknapper. Foruden det var der endnu en gammel blå vadmel skjole og en blakket vadmel vest med metalknapper, en blå kabuds, en hat, et par nye skindbukser, seks skjorter, to hvide halsklude, to par blå strømper, et par støvler og et par sko med metalspænder. Det hele var 16 rdl. 2 mark 12 sk. værd. Var bohavet almindeligt, så var der til gengæld nogle højt vurderede dyr, to sorte hopper blev således vurderet til 70 rdl. og dyrene i alt til 224 rdl. 2 mark, og hele boets formue var på 356 rdl. 5 mark 14 sk. Stuehusets 14 fag skulle repareres for 24 rdl. og de øvrige bygninger, som var på 42 fag, for 1 rdl. pr. fag. så med det, der skulle være ved gården, samt skifteomkostningerne blev besværingen på 302 rdl., så Bodil Jensdatter og de tre børn arvede tilsammen 54 rdl. 5 mark 14 sk. Skiftet sluttede med, at børnenes arv og indboet blev hos enken, og hun lovede at stå til ansvar for det betroede gods.³³⁴

Bodil Jensdatter blev gift for tredje gang med Jens Frandsen. Hun døde dog hos sin søn Anders Kå i Herst i 1799, og da hun ikke havde børn i sit tredje ægteskab, skulle Jens Frandsen dele hendes efterladte bo med sine stedbørn. Hendes børn af det første ægteskab, Jens Andersen i Århus og Søren Andersen i Hanghede, og af andet ægteskab med Jesper Olufsen, nemlig Kirsten Jespersdatter, som havde været gift med Jens Henriksen i True, men hun var død og havde efterladt sig en søn Peder Jensen på 15, som var hos sin far i True. Foruden sønnen Anders Jespersen i Herst var der endnu en søn Ole Jespersen i Trige, som var død. Han havde efterladt sig en datter Maren Kirstine Olufsdatter på 3 år og en søn Søren Olufsen på et og et kvart år, som var hos deres mor Birte Olufsdatter i Trige.³³⁵

1011. ANNE OLUFSDATTER, født i Kvottrup, døbt 7. november 1723 i Fårup. Gift 30. juni 1757 i Fårup med Peder Pedersen fra Søften.

Børn:

1849. Peder Pedersen, døbt 26. februar 1758.

1850. Maren Pedersdatter, døbt 4. november 1759, død før 21. maj 1772.

1851. Oluf Pedersen, født omtrent 1763.

Peder Pedersen, som døde i 1772, havde været gift tre gange, og hans børn fra to ægteskaber nævnes i skiftet. Hans enke Anne Olufsdatter havde i sit ægteskab med den afdøde to sønner, Peder, som var 13 år gammel og Oluf 9 år gammel. Der var værdier i boet for 177 rdl. 5 mark. men ved beregningen af udgifterne blev det klart, at de ældste børn havde mødrene arv til gode, og der desuden skyldtes penge væk til anden side, blandt andet landgilderes tancer, og gårdens brøstfældighed, som blev synet til 54 rdl. m.m., besværingen blev på 298 rdl. 1 mark 10 sk., der langt ville overstige indtægten, så der kunne ikke blive noget til skifte og deling mellem arvingerne. Gården blev overladt til Anne Olufsdatter på betingelse af, at hun ville efterkomme sin pligt som en fæster og betale, hvad hun var skyldig.³³⁶

334. LAV. Ristrup skifteprotokol 1764 14/6, fol. 233.

335. LAV. Ristrup skifteprotokol 1799 20/12, fol. 76.

336. LAV. Kærbygård skifteprotokol 1772 21/5, fol. 256.

1012. PEDER OLUFSEN, født i Kvottrup, døbt 6. januar 1726 i Fårup. Gift sst. 18. juni 1765 med Anne Lauritsdatter.

Peder Olufsens kone Anne Lauritsdatters forældre hed Laurits Sørensen og Maren Hansdatter, og de boede i Kvottrup.³³⁷

1013. RASMUS OLUFSEN, født i Kvottrup, døbt 8. august 1728 i Fårup, død i Kvottrup, begravet i Fårup. Gift sst. 25. juli 1760 med Maren Rasmusdatter, død 1770.

Børn:

1852. Rasmus Rasmussen, døbt 7. december 1760.

1853. Oluf Rasmussen, døbt 25. januar 1767.

1854. Maren Rasmusdatter, født omtrent 1770.

Rasmus Olufsen var selvejerbonde under Ristrup gods, så det var skifteretten derfra, der mødte op 25. januar 1770, da der skulle holdes skifte efter hans afdøde kone Maren Rasmusdatter. Foruden enkemanden efterlod hun sig tre umyndige børn Rasmus Rasmussen på 9 år, Oluf Rasmussen, som var 3 år gammel, og en lille pige Maren Rasmusdatter, der kun var 21 uger gammel.

I dagligstuen blev en jernbilæggerovn og nogle møbler vurderet, der var et bord og nogle stole, et stueur og en dragkiste, som med dens indhold af den afdødes klæder i alt blev vurderet til 20 rdl. uden nærmere specifikation. Desuden var der et skrin, et dusin tintalperkener og to fade, et par messing lystestager og et krus med tinlåg. To senge i et lille kammer blev også uden at gå i detaljer vurderet til 20 rdl., men en seng og dens indhold blev registreret, det samme blev et bord, to kister og nogle gamle bøger. I køkkenet var der nogle flasker, en kærne og noget sølvtøj, bestående af et bæger og et par skeer.

Gårdens dyr blev vurderet til 186 rdl. 1 mark. Derefter blev redskaber og værktøj vurderet og til sidst to senge i herberget. Enkemanden mente, at han i rede penge og tilgodehavender havde højest 300 rdl., og selvejerrettighed og bondeskyld kunne ikke overstige 50 rdl. Boets formuen var på 700 rdl 1 mark 12 sk. Brostfældighed og gårdens nødvendige besætning med videre blev takseret og sammenlagt med den afdødes søster Ingeborg Rasmusdatters indestående arv, så udgifterne blev 200 rdl. 1 mark 12 sk. Derved blev der 500 rdl. til deling mellem Rasmus Olufsen og hans tre børn.³³⁸

1016. JESPER JENSEN GRENÅ, født i Blegind, døbt 27. marts 1719.

Jesper Jensen er ikke set som fæster nogen steder, men han var fadder hos søsteren Anne Jensdatter i 1752 og 1764.

1017. ANNE JENSDATTER, født i Blegind 1725. Gift sst. 2. december 1751 med Oluf Jensen Balle, født i Blegind døbt 21. marts 1706, død sst. begravet 11. juni 1773.

1018. ANNE CATHRINE JENSDATTER, født i Blegind 1731, død sst., begravet 24. september 1754. Gift 30. juni 1752 sst. med Jens Sørensen Grenå, født i Bjertrup døbt 18. juni 1719 i Hørning, død i Blegind, begravet 2. maj 1783.

Barn:

1855. Søren Jensen, døbt 25. april 1753.

Jens Sørensen Grenås forældre var Søren Pedersen og Johanne Jensdatter i Bjertrup. Han blev ligesom sin svigerfar kaldt Jens Sørensen Grenå. Jens Sørensen, købte svigerfaderen

337. LAV. Ristrup skifteprotokol 1768 21/11, fol. 258.

338. LAV. Ristrup skifteprotokol 1770 25/1, fol. 268.

Jens Sørensen Grenås gård og betalte husbondhold i 1752.³³⁹ To år senere i 1755 blev skiftet efter hende holdt, så der kunne blive delt mellem Jens Sørensen og hans lille søn Søren Jensen, hans far skulle være sønnens formynder og hans morbror Oluf Jensen fra Blegind tilsynsværge.

Registreringen indledes med et sølvbæger, som var 9 rdl. 3 mark værd, ellers var der en kobberkedel og en lille gammel messingkedel og noget tinservice. Der var kun lidt husgeråd af jern og træ og meget få møbler, men dog en del sengetøj, som nævnes sammen med et fyrretræs sengested. Den afdødes klæder blev ikke vurderet.

Der var syv heste eller hopper, 3 plage, hvoraf den ene var den højst vurderede til 11 rdl. og desuden to andre plage og et føl. Af andre dyr var der syv køer, en stud, tre kvier, en studungnød og fire kalve, fem gamle får og tre lam, ni svin og fem grise, fire gamle gæs, tolv unger og fire bistader. Selvejerrettigheden, som var 100 sldl. værd, blev omregnet til 66 rdl. 4 mark, så boets værdier blev på 257 rdl 1 mark 2 sk. Til besætning og plovens drift fordredes 170 rdl. 2 mark. Aftægtsmanden Jens Sørensen Grenå fordrede, efter den mellem ham og Jens Sørensen oprettede kontrakt om stedets afståelse, 106 rdl. 4 mark, hvilket antageren Jens Bjertrup også tilstod. På grund af dette blev boets besværing på 277 rdl. 1 mark 2 sk., og da boet ikke kunne udrede de manglende 19 rdl. 4 mark 14 sk., kunne der intet blive til arvingerne. Der skulle så gøres udlæg til kongelig majestæts fordringer, men beboeren Jens Sørensen Bjertrup forsikrede med yderste flid at holde kongen og øvrige kreditorer fri og skadesløse, og endskønt stervboets tilstand ej for nærværende tid er så tilstrækkelig, noget kunde falde for barnet Søren Jensen i arv, lovede han dog, om og når hans evne skulle blive dertil, efterhånden i fremtiden at ville tillægge sønnen til erkendelse efter sin afdøde moder 20 rdl., som så skulle blive i boet, indtil de bør udbetales.³⁴⁰

1021. METTE FRANDSDATTER, født i True, døbt 11. november 1733 i Brabrand. Gift sst. 21. januar 1757 med Laurits Christensen.

1022. JESPER FRANDSEN, døbt i Brabrand. Gift i Åby 9. juni 1758 med Sidsel Nielsdatter.

1023. BERETE CHRISTOFFERSDATTER, født i Sjelle omtrent 1720. Gift sst. 2. juni 1749 med Mikkel Nielsen.

Børn:

1856. Maren Mikkelsdatter, døbt 16. april 1752.

1857. Erik Mikkelsen, døbt 6. marts 1754.

Berete Christoffersdatters mand Mikkel Nielsen fæstede i 1751 sin salig far Niels Jacobsens gård i Sjelle, som hans mor oplod.³⁴¹

1024. OLUF CHRISTOFFERSEN, født i Sjelle, døbt 14. maj 1722. Gift 1. sst. 25. juni 1750 med Kirsten Jensdatter Drejers, død sst., begravet 21. december 1759. Gift 2. i Sjelle 19. september 1760 med Johanne Nielsdatter.

Børn i første ægteskab:

1858. Maren Olufsdatter, døbt 14. februar 1751.

1859. Jens Olufsen, døbt 19. marts 1752, død før 1. oktober 1764.

1860. Jens Olufsen, døbt 18. december 1753.

339. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1752 24/10, fol. 134.

340. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1755 16/5, fol. 111.

341. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1751 4/11, fol. 118.

Oluf Christoffersen havde været landsoldat og var blevet afskediget fra tjenesten, da han fæstede et gadehus i Sjelle. Samme år blev han gift med den forrige fæster Jens Jensen Drejers datter Kirsten Drejers og hendes far skulle have ophold hos dem.³⁴² I 1764 blev der holdt skifte efter Oluf Christoffersens hustru Kirsten Jensdatter til deling mellem “efterleveren og hans i ægteskab med den afdøde sammen avlede 2 børn, en søn Jens Olufsen 12 år og en datter Maren 8 år gammel”. Faderen er nævnt som født værge for sine børn, tilsynsværgeren hed Jens Mortensen i Sjelle.

Husets 8 fag skulle repareres for 8 rdl., enkemanden angav, at hans kones begravelse havde kostet 8 rdl. 2 mark, som sammen med skifteomkostningerne blev til et fradrag på 29 rdl. 2 mark. Formuen var på 69 rdl. 2 mark 4 sk. Indboet var meget jævnt, men den afdøde konens klæder var 18 rdl. 4 mark værd, og dyrene, en ko, 3 får, 2 polte og 2 bistader blev i alt vurderet til 10 rdl. 3 mark.³⁴³ Oluf Christoffersens anden hustru Johanne Nielsdatter var enke da de blev gift. Hendes afdøde mand hed Mogens Sørensen.³⁴⁴ I folketællingen 1787 er Oluf Christoffersen indskrevet som fæstehusmand og linnedværer.

1025. NIELS CHRISTOFFERSEN, født i Sjelle, døbt 2. februar 1724. Gift med Kirsten Poulsdatter.

Born:

1861. Anne Nielsdatter, døbt 27. januar 1747, begravet 3. februar 1753.

< 1862. Poul Nielsen, døbt 29. september 1749.

1863. Maren Nielsdatter, døbt 30. marts 1752.

Niels Christoffersens navn kendes fra kirkebogen: “1756 seksagesima udstod Niels Christoffersen kirkens disciplin for sin grove forseelse, da han og hans kone Kirsten Poulsdatter havde forsomt sakramentet et år og elleve uger”. Niels Christoffersen fæstede i 1745 sin fars partsgård i Sjelle. I fæstebrevet står, at han efter omstændighederne skulle være fri for indfæstningsafgift, og det må have betydet, at gården ikke var i særlig god stand. Der var 24 fag huse, og til besætning fordredes tre bæster, to køer, to ungnød og fire får, som han skulle svare til. Der var 1 td. 2 skp. og 2½ alb. hartkorn tilliggende jord.³⁴⁵ Niels Christoffersen er nævnt i folketællingen 1787. Han var da almisselem og boede hos sønnen Poul Nielsen.

1026. PEDER TOMASEN født i Storning omtrent 1729, død sst. 1764. Gift med Karen Pedersdatter.

Barn:

1864. Helle Pedersdatter, født omtrent 1762

Peder Tomasen betalte 1761 husbondhold for halvparten af sin far Tomas Pedersens selvejergård. Den anden halvpart var skodet til halvsøsteren Lene Tomasdatter og hendes mand Anders Pedersen.³⁴⁶ Peder Tomasen døde allerede i 1764, og der blev den 26. marts samme år holdt skifte efter ham til deling mellem hans enke Karen Pedersdatter og hans med hende i ægteskab avlede eneste barn Helle Pedersdatter 1½ år gammel. Var til stede enken med antagen lavværge Christen Mikkelsen, som til stedet er indkommet og hende har ægtet, og som formynder for barnet faderens pårørende Mikkil Poulsen i Storning. Den afdødes klæder var 7 rdl. 5 mark 4 sk. værd. Formuen var 89 rdl. 4 sk., de sædvanlige udgifter til repa-

342. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1750 4/11, fol. 98.

343. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 1/10, fol. 379.

344. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 1/10, fol. 385.

345. LAV: Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol. 1745 16/11, fol. 275.

346. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1761 26/4, fol. 303.

ration, dyr korn og andet "inventarium" var 75 rdl. 2 mark. Men der var en del gæld for idømte skovbøder og i den anledning også til birkeskriveren i Skanderborg for hvad, han har skrevet i sagen, så udgifterne løb op til 95 rdl. 5 mark 14 sk. og der kunne således ikke blive noget til arvingerne.³⁴⁷

1027. KIRSTEN TOMASDATTER født i Storning omtrent 1732, død efter 1764.

Kirsten Tomasdatter blev nævnt 1764 i skiftet efter hendes barnløse farbror Niels Pedersen i Galten.

1031. JOHANNE SEJERSDATTER, født i Mesing, døbt 10. august 1710. Gift 1. i Mesing 30. maj 1735 med Rasmus Christensen, født i Fastrup, døbt 21. oktober 1708 i Fruering, død 1742. Gift 2. troløvet 12. september 1742 i Fruering med Poul Jensen.

Johanne Sejersdatters mand Rasmus Christensen fæstede i 1735 sin mors, enken Anne Sørensdatters gård i Fastrup. Der er ikke holdt skifte efter Rasmus Christensen, årsagen her til ses i det fæstebrev Johanne Sejersdatters anden mand Poul Jensen fik, da han overtog den afdødes gård i 1742. Han fik gården fri for indfæstningspenge, fordi Johanne Sejersdatter havde et vanført barn, og den afgangne mands mor var en gammel kone, som skulle have til livets ophold.³⁴⁸

1032. MAREN SEJERSDATTER, gift i Mesing 1. april 1731 med Peder Pedersen fra Harlevholm.

Den 5. oktober ved Maren Sejersdatters troløvelse har præsten skrevet, at hun var enke, men hendes første mand blev ikke nævnt.

1033. POUL SEJERSEN, født i Mesing, døbt 4. maj 1715, død sst., begravet 8. maj 1743. Gift med Anne Christensdatter, død i Mesing, begravet 25. november 1764.

Børn:

1865. Christen Poulsen, døbt 18. februar 1738.

1866. Sejer Poulsen, døbt 7. juni 1740, begravet 18. november 1764.

1867. Anne Poulsdatter, døbt 10. februar 1743.

Poul Sejersen fæstede i 1739 sin fars gård i Mesing. Han var anneksbonde, det vil sige, at han boede i en gård, som før havde været præstegård, og som engang i middelalderen, da Mesing blev et anneksogn til Adslev, blev tillagt præsten der for hans tjeneste i Mesing. Først et stykke op i 1700-årene finder man den slags gårde i rytterdistriktets fæste- og skifteprotokoller, fordi det tidligere var præsten selv, der, i hvert fald på krongodset, bortfæstede gårdene. Først da Poul Sejersen overtog gården efter sin far, er denne gård nævnt i fæste-protokollen.³⁴⁹

Fæstet er indskrevet i 1739, men allerede i 1738 fik Poul Sejersen og Anne Christensdatter deres første barn døbt. Nogle måneder efter den yngste datters fødsel 1743, døde Poul Sejersen, og skiftet blev holdt den 8. juni, for at hans ejendele kunne blive delt mellem hans børn, Christen Poulsen, Sejer Poulsen og Anne Poulsdatter og deres mor Anne Christensdatter, som skulle giftes med den ny fæster Tor Lauritsen.

Børnenes formynder var deres farfar Sejer Sørensen. Indboet var nærmest spartansk, en mindre kobberkedel og en lille messingkedel lidt tinservice og et par tinlysestager, noget

347. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 15/10, fol. 356.

348. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1735 17/6, fol. 88, 1742 16/11, fol. 223.

349. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1739 20/3, fol. 147.

husgeråd af jern og træ, et bord, en bæk og to stole. Sengetøjet blev med enkelte undtagelser vurderet sammen med sengene.

Den afdødes klæder var ligeså sparsomme og blev vurderet til 3 rdl. 5 mark 4 sk. Dyrene var 44 rdl. 2 mark værd, så det hele sammen med redskaberne og kornet blev til 82 rdl. 2 mark. Men dyrene skulle have en højere værdi end det, de var vurderet til. De 27 fag bygninger skulle repareres for 10 rdl., så med flere andre småposter blev udgifterne beregnet til 89 rdl. 2 mark 5 sk. så der intet blev til deling mellem arvingerne.³⁵⁰

1034. ANDERS CHRISTENSEN, født i Herskind omtrent 1722.

Anders Christensen er nævnt 1767, da han solgte den arvepart i en gård i Sjelle, han havde arvet efter sin salig far Christen Andersen i Herskind. Skødet blev udstedt og tinglæst i anledning af ryttergodsets salg, fordi det inden udstedelsen af de nye kongelige skøder gjaldt om at få arveparterne samlet hos en ejer. Det var andele i den gård i Sjelle, som Sejer Olufsen havde haft. De var gennem årene delt på flere hænder.

Skødet lyder: "Anders Sejersen i Herskind og Steffen Simonsen sst. på min hustru Maren Sejersdatter vegne, arvinger efter vor far Sejer Andersen. Anders Christensen sst. arving efter min far Christen Andersen sst. Niels Sorensen sst. på min stedbroders vegne, som er arving efter sin salig far Niels Andersen. Soren Mikkelsen i Sjelle på egne og søskendes vegne, som arvinger efter vores far Mikkil Andersen i Sjelle og Maren Andersdatter sst med lavværge Søren Sørensen Vissing, hvilke samtlige var arvinger efter salig Anders Christensen (True) i Sjelle, kendes og hermed vitterlig gør, at vi, efter udstedt lovbuds tingsvidne fra Skanderborg birketing af 26. februar sidst, har med fri vilje og velberåd hu solgt osv.- til Laurits Andersen og hustru Johanne Jensdatter selvejer rettigheden i den selvejergård i Sjelle som bemeldte Anders Christensen er fradød, og nu bebos af Lars Andersen, og som han har givet os fyldest og fuld værd, så kendes vi herefter ingen ydermere lod, del eller rettighed i samme. 10. februar 1767 i Herskind og Sjelle."³⁵¹

1035. MAREN SEJERSDATTER, født i Herskind, død i Galten, begravet 23. september 1779. Gift 1. omtrent 1747 i Skivholme med Christen Rasmussen, død i Herskind 1763. Gift 2. med Steffen Simonsen.

Børn i første ægteskab:

1868. Maren Christensdatter, født omtrent 1748.

1869. Sejer Christensen, født omtrent 1750.

1870. Rasmus Christensen, født omtrent 1754.

Den 20. marts 1739 betalte Christen Rasmussen, tjenestekarl af Stilling, husbondhold for afdøde Niels Jensens selvejergård i Herskind, som enken havde været nødt til at afstå.³⁵²

Christen Rasmussen havde været gift før, for i skiftet efter ham i 1764 nævnes en datter af hans første ægteskab foruden de børn, han og Maren Sejersdatter havde fået. Det var en søn Sejer 14 år gammel, en søn Rasmus 10 år og en datter Maren på 16 år. Træbohave og det nødvendige udstyr til husholdningen var helt almindeligt. Der var ingen kakkellovn i boet, men et puklet gammelt sølvbæger til en værdi af 4 rdl., lidt fade og tallerkener af tin, men også skåle og tallerkener af træ, de sidste var der flest af. Den afdøde mands klæder blev vurderet til 9 rdl. 1 mark 14 sk.

Bæsterne var højt vurderet, en hest var 30 rdl., en hoppe 29 rdl. værd, tre til 16 rdl. stykket

350. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1743 8/6, fol. 344.

351. RA. ADK.1767: gård nr. 70 skøde 1. 1767 10/2., LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1720 14/3, 1727 28/2. 1759 2/10, fol. 54.

352. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1739 20/3, fol. 141.

og en til 18 rdl. samt en blind hest til 4 rdl. Selvejerrettigheden af gårdens 40 fag og 2 huse à 13 fag blev vurderet “ligesom samme ved skiftet den 11 oktober 1746 er anført 40 rdl., samme stervbo tilkommer endog efter foregivende hos Niels Knudsen i Herskind 5 rdl.”. Formuen var på 342 rdl. 3 mark 8 sk., bygningerne var det mandens egen sag at få repareret, men besætning, korn m.m. skulle være 169 rdl. 2 mark. Den ældste datter Kirsten Christensdatters mødrene arv var på 30 rdl. 1 mark 2 sk., så der blev fratrukket i alt 199 rdl. 3 mark 2 sk., så der til deling blev 142 rdl. 6 sk.³⁵³

Den 11. november 1763 betalte Maren Sejersdatters anden mand Steffen Simonsen husbondhold for den afdøde Christen Rasmussens selvejergård, hvorved enken med børn blev forset. 1767 fik Steffen Simonsen skøde på sine stedbørns arveparter i gården, det var Laurits Andersen Sjelle og Anders Sejersen der som formyndere for børnene solgte til “Steffen Simonsen og hustru Maren Sejersdatter selvejerrettigheden i den selvejer gård i Herskind, som bemeldte vore myndligers far Christen Rasmussen er fradød og nu bebos af Steffen Simonsen og han for samme har givet os fyldest og fuld værd så kendes de og deres arvinger ingen lod, del eller rettighed, ydermere at have i samme”. Skødet blev underskrevet den 18. februar 1767. og læst på birketinget dagen efter.³⁵⁴ Inden da havde Steffen Simonsen 10. februar solgt sin hustrus arvelod i en selvejergård i Sjelle.³⁵⁵

Steffen Simonsen og Maren Sejersdatter flyttede senere til Galten, for der blev den 12. juni 1780 holdt skifte efter husmand Steffen Simonsens afdøde hustru. Enkemanden skulle dele arven med sin eneste endnu i live værende datter Karen og sine stedbørn Sejer Christensen, som var 28 år, Rasmus Christensen 25 år og Maren Christensdatter 30 år gamle. Møbler og andet indbo blev vurderet rum for rum i to stuer samt i et lille kammer, og udstyret var jævnt og almindeligt. Maren Sejersdatters klæder var 15 rdl. 2 mark 4 sk. værd, noget af det fineste var en silketrøje, en damaskes hue, to silkehuer, hvortil hun havde ni haghatte og fire snipper, en blå ulden bommesies kåbe var med sølvhager, ellers var der en sort kjole af hjemgjort tøj, skorter, halværmer og andet dragtilbehør.

Besætningen på to heste, to køer, to små grise og to får blev vurderet sammen med Steffen Simonsens træskoredskaber, så han har haft indtægt både af sin jord og sit håndværk. Indbovurderingen var på 80 rdl. 2 mark 10 sk. De tilstedeværende vidste intet andet, der skulle beregnes til indtægt undtagen 4 skp. hartkorn, som skønnedes at være 80 rdl. værd, så boets samlede formue blev beregnet til 230 rdl. 2 mark 10 sk.

Alligevel blev der intet til arvingerne, for Steffen Simonsen skyldte sin halvbror i Galten for huset og det forhen vurderede hartkorn og endnu en sum penge. Desuden skyldte han stedsønnerne Sejer Christensen i Skovby 16 rdl. Rasmus Christensen i Sjelle 18 rdl. så besværingen med 275 rdl. 4 mark oversteg boets formue med 42 rdl. 1 mark 6 sk. Enkemanden lovede om muligt at betale gælden til snapsting 1781.³⁵⁶

Efter Maren Sejersdatters død blev Steffen Simonsen gift med Gertrud Andersdatter, og da han også er efter kommer i dette slægtled, henvises der til efterkommer nr. 633.

1036. ANDERS SEJERSEN, født i Herskind. Gift 1. i Borum 6. august 1753 med Karen Nielsdatter, født i Borum, døbt 25. januar 1728, død før 2. maj 1754. Gift 2. med Mette Rasmusdatter.

Anders Sejersen fæstede i 1754 sin fars gård i Herskind, som hans far var død fra nogle år

353. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 3/10, fol. 399.

354. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1763 11/11, fol. 337 og RA. ADK.1767 gård 75, skøde 2.

355. RA. ADK.1767: gård nr. 70 skøde 1. 1767 10/2.

356. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1780 12/6, fol. 583.

før, og som hans mor afstod.³⁵⁷ Hans første kone var datter af Niels Envoldsen og Maren Jensdatter i Borum mølle. Karen Nielsdatter døde uden livsarvinger. Skiftet efter hende blev holdt den 12. juni 1756 og da hun ikke havde børn, var hendes arvinger hendes mor Maren Jensdatter, som da var gift med Peder Pedersen i Borum mølle, og hendes søskende Envold Nielsen i Norring mølle, Mads Nielsen i Sølvsten, Jens Nielsen, som tjente i Nymølle, en søster gift med Peder Sørensen i Gejlund, Johanne Nielsdatter gift med Jens Keldsen i Lille Torup, og Maren Nielsdatter gift med Sejer Rasmussen i Fajstrup. I boet var der et bæger af sølv og et par skospænder til 1 rdl., så de har været af sølv. Ellers var der kobberkedler, tinservice og et par messinglysestager, værktøj, redskaber og køkkentøj af jern.

Mellem møblerne var et gammelt egepanelskab det højstvurderede møbel til 6 rdl. og en fyrretræsdragkiste var 5 rdl. værd. Ellers skal det blot nævnes, at der var en rok, et syskrin og seks trætallerkener imellem tønder, baljer og flødebøtter og andet husholdningsudstyr. Et af sengestederne var en fyrretræs himmelseng og et andet en alkove, i de senge blev sengetøjet vurderet stykke for stykke, mens karlens og pigens seng blev vurderet sammen med sengene. Den afdødes klæder var meget fine, den bedste var en sort klædeskjole som blev vurderet til 8 rdl., det samme som den dyreste dyne. Ellers havde Karen Nielsdatter endnu en fin blå stoffes kjole, en fin silkekåbe med multumfor og med et par sølvhager som lukke. Hun havde også fine huer en af fløjl med guldgaloner og nogle stykker af damask og dertil et udvalg af strimler og snipper. Et af de mange tørklæder var baldyret. Tøjet blev vurderet til 57 rdl. 2 mark og 4 sk., sammen med hendes tøj nævnes nogle duge og hynder, som nok har været en del af hendes udstyr, da hun blev gift.

Seks bæster, elleve køer, kvier og kalve, syv får, syv polte, en gås, en gase og et bistade afslutter registreringen. I alt var der værdier for 221 rdl. 8 sk. Gårdens 43 fag skulle repareres for 25 rdl. Hele besværingen var på 125 rdl. Da man var kommet dertil var enkemanden Anders Sejersens ved forhandling blevet enig med de øvrige arvinger, at de i stedet for forventet arv skulle modtage alle den salig kones gangklæder og 6 rdl. 4 mark i rede penge.³⁵⁸

Anders Sejersens anden kone Mette Rasmusdatters far hed Rasmus Frandsen og hendes mor Maren Jeremiasdatter.³⁵⁹ Der er ikke fundet skifte efter Anders Sejersens og ikke heller efter Mette Rasmusdatter, så derfor er deres eventuelle børn ikke kendt. Anders Sejersens var også mellem sælgerne af en selvejergård i Sjelle i 1767.³⁶⁰ (Se tavle slægtled 8 ved nr. 451)

1040. ENVOLD PEDERSEN, født i Kvottrup, døbt 5. januar 1711 i Fårup, død 1764. Gift 31. marts 1745 i Fårup med Maren Nielsdatter, født i Mundelstrup.

Børn:

- 1871. Else Envoldsdatter, døbt 22. januar 1747.
- 1872. Peder Envoldsen, døbt 29. juni 1749.
- 1873. Anne Envoldsdatter, døbt 25. marts 1754.
- 1874. Maren Envoldsdatter, døbt 23. maj 1756.
- 1875. Niels Envoldsen, døbt 2. september 1759.
- 1876. Søren Envoldsen, døbt 17. januar 1762.

Den 4. juni 1764 blev der holdt skifte og deling imellem salig Envold Pedersens enke Maren Nielsdatter og hendes i ægteskab med den salig afdøde sammen avlede seks børn, tre sønner og tre døtre. Peder Envoldsen i 13. år, Niels Envoldsen i 6. år, Søren Envoldsen i 2. år, Else

357. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1754 2/5, fol. 175.

358. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1754 2/5, fol. 216.

359. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 3/10, fol. 403.

360. RA. ADK.1767: gård nr. 70 skøde 1. 1767 10/2.

Envoldsdatter i 15. år, Anne Envoldsdatter og Maren Envoldsdatter. Som formyndere for de tre sønner mødte Søren Sørensen i Røde mølle og for pigerne Poul Sørensen i Lisbjerg. Enkens lavværgen var hendes bror Laurits Nielsen af Lisbjerg.

Bohavet bestod af den samme slags møbler, som man kan finde i mange andre bondehjem fra den tid, hvor stentøjsfader og tallerkener samt lidt porcelæn, glas og lignende begynder at dukke op også på landet. Den salige mands klæder lå i en rødmalet fyrretræskiste, han havde en blå vadmelkjole og en vest i samme stof med 28 sølvknapper og en sribet nattrøje med 14 små sølvknapper, et par nye og et par gamle skindbukser, en hvid nattrøje, en hat, et par sko med spænder, et par strømper, fire gamle skjorter og et par støvler, i alt vurderet til 13 rdl. 4 mark 8 sk.

Da registreringen var afsluttet, og boets værdier beregnet til at være 410 rdl og 5 sk., blev det endelige skifte udsat til den 18 juni, hvor de alle mødte på Ristrup, og hvor Maren Nielsdatter og hendes lavværgen erklærede, at de ville give hver af sønnerne en fædre arv på 20 rdl. og hver af døtrene 10 rdl. altså i alt 90 rdl., imod at hun selv beholdt gården med selvejerrettigheden samt alt, hvad der fandtes på gården, dog på den måde at disse arve midler blev stående hos hende uden nogen renteerlæggelse, til børnene bliver fuldmyndige, hvilket alt formynderne på børnenes vegne tilstod og var velfornøjede med og fandt i alle måder at være billigt på alle sider.³⁶¹

1045. JOHANNE PEDERSDATTER, født i Kvottrup, døbt 3. maj 1722 i Fårup, død efter 24. juni 1772. Gift i Fårup 3. januar 1746 med Laurits Nielsen, død i Lisbjerg, begravet 31. maj 1772.

Børn:

- 1877. Anne Lauritsdatter, født omtrent 1746.
- 1878. Else Lauritsdatter, døbt 27. marts 1748.
- < 1879. Maren Lauritsdatter, døbt 6. september 1750.
- < 1880. Peder Lauritsen, døbt 29. januar 1753.
- 1881. Karen Lauritsdatter, døbt 15. december 1755.
- < 1882. Anne Marie Lauritsdatter, døbt 9. april 1758.
- 1883. Mette Lauritsdatter, døbt 1. november 1765.

Skt. Hans dag 1772 blev der holdt skifte og deling mellem den afdøde Laurits Nielsens enke Johanne Pedersdatter og deres syv børn Peder Lauritsen 19 år, Anne Lauritsdatter 26 år tjenende i Panderup, Else Lauritsdatter 24 år, Maren Lauritsdatter 22 år tjenende i Århus, Karen Lauritsdatter 17 år, Anne Marie Lauritsdatter 13 år og Mette Lauritsdatter 6 år gammel. Anne Pedersdatters lavværgen var Søren Sørensen fra Røde mølle. Til stede var også børnenes formynder og værgen Peder Knudsen fra Årslev, som var den afdødes pårørende. Storstuens møbler var almindelige, men der var to skilderier på væggen. Den salige mands klæder var i et fyrretræs klædeskab, han havde en blakket klædeskjole, en vest med 32 sølvknapper, og et par skindbukser med otte sølvknapper, men der var ikke særlig meget andet tøj, det hele blev vurderet til 17 rdl. 4 mark 12 sk.

Sengetøjet nævnes i forbindelse med hver seng, og det var der ret meget af. Bilæggerovnen var i dagligstuen, og der nævnes også et hængeskab og nogle gamle bøger. Mellem møblerne var der et stueur med futteral og to sengesteder med indhold.

To heste var hver 24 rdl. værd. Dyrene blev vurderet til 188 rdl., og boets formue blev beregnet til 387 rdl. 4 mark 2 sk. Brøstfældigheden blev takseret til 52 rdl. Vogn, plov og besætning skulle være 208 rdl. værd. Peder Terkildsen fra Kvottrup havde efter bevis 96 rdl. 4 mark til gode. Laurits Nielsens begravelse havde kostet 14 rdl. så med skifteomkostninger-

361. LAV. Ristrup skifteprotokol 1764 4/6, fol. 229.

ne blev besværingen på 393 rdl. 4 mark, så der blev et underskud på 5 rdl. 5 mark 14 sk. så arv kunne der ikke blev noget af.³⁶²



Den Danske Atlas, Århus set fra syd omkring 1760erne.

1051. RASMUS TYGESEN, født i Århus omtrent 1707.

Rasmus Tygesen tog borgerskab i Århus som avlsmand den 15. december 1738. Da der blev holdt skifte efter hans far i 1745, boede Rasmus Tygesen i gaden "Bag Klostret" i Århus. Han fik tinglæst skøde på en gård sammesteds den 22. marts 1747: "Kendes jeg underskrevet Jens Rasmussen Geding, borger og skipper her i Århus, bekender hermed og tilstår at have solgt, skødet og afhændet til Rasmus Tygesen, borger og indvåner her i byen, og hans arvinger fra mig og mine arvinger en min iboende gård bag klostret beliggende, næst op til afgangne borgmester Christen Jensen Basballes små boder ved den øster ende, bestående af otte fag stuehus, to loft høj med kælder under, de seks fag strækkende sig i vester langs adelgaden og klostermuren på den søndre side, samt af syv fag ligeså to loft høj hus til stald, ko- og ladehus, bestående i sønder og nord, altsammen i sin fulde længde og bredde med pumpevand, gårdsrum og alle nagelfaste pertinetier, således som den nu er og forefindes bebygget og indhegnet intet undtagen i nogen måder, hvilket forskrevne gård bemeldte Rasmus Tygesen og arvinger skal nyde, bruge og beholde til evindelig ejendom". Samme dag blev en obligation på 200 rdl. til årlig 5 procents rente tinglæst, udstedt til rådmand Ole Olesen hans arvinger eller hvem denne min panteobligation med rette i hænde haver.³⁶³

1052. PEDER TYGESEN, født i Århus.

Peder Tygesen var bådsmand, da der blev holdt skifte efter hans far 10. april 1745 i Århus.

362. LAV. Ristrup skifteprotokol 1772 11/6, fol. 17.

363. LAV: Århus bys skøde-panteprotokol 1747 22/3, fol. 205.

53. NIELS TYGESEN, født i Århus.

Niels Tygesen var bådsmand, da der blev holdt skifte efter hans far 10. april 1745 i Århus.

1054. TYGE TYGESEN, født i Århus.

Tyge Tygesen opholdt sig i København, da der blev holdt skifte efter hans far 10. april 1745 i Århus.

1055. MAREN KNUDSDATTER, født i Herskind, død i Stjær, begravet 29. december 1747. Gift med Peder Jensen Skovby født 1694, død i Stjær, begravet 9. januar 1756.

Børn:

1884. Johanne Pedersdatter, døbt 5. april 1739.

1885. Karen Pedersdatter, døbt 9. august 1744.

Ved Maren Knudsdatters begravelse blev hendes alder angivet til 62 år, men hendes forældre blev først gift i 1704, og årstallet for hendes børns fødsel passer ikke særlig godt med den oplysning, så hun nok snarere været omkring 52 år da hun døde.

Maren Knudsdatter og Peder Jensens to døtre Johanne Pedersdatter og Karen Pedersdatter er nævnt i skiftet efter deres mor, som blev holdt den 5. december 1749. De to børns formyndere var Maren Knudsdatters brødre Envold Knudsen i Skovby og Søren Knudsen i Herskind.

Det registrerede og vurderede indbo bestod af kobber og messingkedler, husgeråd og værktøj af jern. Møblerne var af den slags, man ofte ser på den tid, borde, bænke, stole og en gammel kringstol. Foruden den afdødes seng og sengeklæder blev to forskellige sengesteder med sengetøj vurderet, mens den salig kones gangklæder var blevet delt mellem børnene. Gårdens dyr var 74 rdl. værd, så det samlede indbo i alt var vurderet til 144 rdl. 2 mark 2 sk. Dyr og redskaber skulle dog udgøre 100 rdl. 4 mark, men da der kun skyldtes 1 rdl. 4 mark 2 sk. væk, var besværingen på de i alt 122 rdl. 2 mark 2 sk. alligevel mindre end formuen, så der blev 22 rdl. til deling mellem Peder Jensen Skovby og hans to døtre.³⁶⁴

Peder Jensen havde været gift før og nåede at blive gift for tredje gang, før han døde. Der blev holdt skifte efter ham den 4. februar 1756, og da nævnes foruden enken Mette Rasmusdatter hans fem børn af første ægteskab og af andet ægteskab Johanne Pedersdatter på 19 år og Karen Pedersdatter, som var 12 år, da deres far døde. Der var desuden to små børn i det tredje ægteskab. Det var igen Envold Knudsen fra Skovby og Søren Knudsen fra Herskind der mødte på de to pigers vegne.

Som det var almindeligt, nævnes først kedler af kobber og messing, et messingfyrbækken med kobberlåg havde træskæft, det var fyldt med gløder været brugt til at opvarme sengene med. En lysestage var af messing, og der var et fad, to tallerkener og en smørbrik af tin samt lidt glas og stentøj. Der var almindeligt husgeråd, værktøj og redskaber af jern. Møblerne bestod af flere slags kister, en af dem var en kistebænk, en anden var med udskæringer. Der var et madskab, et hængeskab, tre borde, bænke, seks stole, den ene var en kringstol, en tabulet og resten af trætingene var til husholdningen. Sengene blev nævnt for sig sammen med deres indhold af sengetøj, en af dem var 1 af halm. Peder Jensens klæder var lige så almindelige som det øvrige, og kun en sribet trøje havde metalknapper. Der var for 5 rdl. 3 mark 8 sk. Gårdens dyr blev vurderet til 74 rdl. 2 mark. Boets formue var på 138 rdl. 2 sk. Besværingen på 120 rdl. 2 mark. Men da der var indestående børnepenge både fra skiftet efter den første hustru i 1737 og fra skiftet efter Maren Knudsdatter, kom udgifterne med 145 rdl. 4 mark 2 sk. op over formuen, så der ikke kunne blive noget til arv.

364. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1749 5/12, fol. 97.

Enken overtog gården og forpligtede sig til at få gælden og skifteomkostningerne betalt.³⁶⁵

1056. ENVOLD KNUDSEN, død i Skovby før 22. september 1764. Gift med Kirsten Nielsdatter, død efter 4. april 1756.

Børn:

- < 1886. Karen Envoldsdatter, født omtrent 1740.
- < 1887. Niels Envoldsen, født omtrent 1742.
- < 1888. Maren Envoldsdatter, født omtrent 1747.
- 1889. Mette Marie Envoldsdatter, født omtrent 1749.
- 1890. Anne Envoldsdatter, født omtrent 1751.
- 1891. Peder Envoldsen, født omtrent 1759.
- 1892. Johanne Envoldsdatter, født omtrent 1762.

Envold Knudsen fæstede i 1735 en gård i Skovby på godt og vel 6 tønder hartkorn, hvor han skulle yde den forrige fæster Niels Lauritsens enke og børn ophold og gifte sig med den afdødes datter Kirsten Nielsdatter.³⁶⁶ Envold Knudsens svigermor hed Maren Jensdatter, hun er nævnt i skiftet efter hendes barnløse bror Morten Jensen i Stjær i 1756, og da hun var død før ham, er også Kirsten Nielsdatter nævnt som arving efter morbroderen.³⁶⁷

Skovby kirkebog eksisterer kun fra tiden efter 1814, Envold Knudsens børn er derfor fundet i skiftet efter ham, som blev holdt 22. september 1764. Envold Knudsen efterlod sig enken Kirsten Nielsdatter to sønner og fem døtre, Niels Envoldsen var 22 år, Peder Envoldsen 5 år, Karen Envoldsdatter 24 år, Maren 17 år, Mette Marie 15 år, Anne 13 år og Johanne Envoldsdatter på to år. Som lavværge for enken mødte Knud Jensen fra Galten, og som formynder for børnene mødte den afdødes brødre Niels Knudsen fra Herskind for den ældste søn og den ældste datter, Søren Knudsen fra Herskind for de to døtre Maren og Mette Marie, mens Jens Rasmussen, der var gift med den afdødes søster, var formynder for datteren Anne, og Frederik Jensen fra Gram for den yngste datter.

Der var et sølvbæger og 4 sølvskeer, kedler af kobber og messing, et par lysestager og en lyseplade af tin, noget stentøj, flasker og glas, de sidste har antagelig stået på den pyramide, som nævnes mellem træbohavet. Møblerne var, som man ser det i mange skifter fra den tid. Lidt mere usædvanlige ting var et sejerværk, dvs. et ur og et tobaksbræt. Sengetøjet lå i et gammelt fyrretræs sengested, et egetræs sengested med himmel og omhæng samt i to alkovver. Den afdødes tøj bestod af en blå hjemgjort kjole og to gamle. En klædesvest havde tre dusin sølvknapper, og af to andre var den ene gammel, og så havde han en kallemankes brystduk og en blå ditto, tre par skindbukser, fem par strømper, et par støvler og et par sko, en krave, et par ærmer og to halsklude, en hat og en hue. Tøjet blev vurderet til 18 rdl. 4 sk., lidt mere end de bedste heste, som hver blev vurderet til 16 rdl.

Til trods for at der var vær-dier for 275 rdl. 5 mark 6 sk., blev der intet til arvingerne, for udgifterne blev beregnet til 277 rdl. to mark, blandt andet fordi de 57 fag bygninger skulle repareres for 50 rdl., og fordi en del kvæg var "af sygdom bortdød", så der skulle være penge til at købe nye dyr for.³⁶⁸

1057. SØREN KNUDSEN, født i Herskind, død sst. efter 1780. Gift 1. med Kirsten Herlovsdatter, født i Skovby, død i Herskind før 12. juni 1752. Gift 2. i Galten 17. september 1752 med Apelone Knudsdatter, født i Galten 1729, død i Herskind efter 6. marts 1780.

365. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1756 4/2, fol. 178.

366. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1735 17/6, fol. 89.

367. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1756 4/4, fol. 176.

368. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 22/9, fol. 358.

Børn i første ægteskab:

1893. Karen Sørensdatte, født omtrent 1749.

1894. Knud Sørensen, født omtrent 1750.

Søren Knudsen fæstede i 1747 sin far Knud Sørensens gård, og skulle give ham og hans kone ophold deres livstid.³⁶⁹ Hans første hustru Kirsten Herlovsdatters forældre var Herlov Pedersen og Maren Nielsdatte i Skovby.³⁷⁰

Den 12. juni 1752 blev der holdt skifte efter rytterbonden Søren Knudsens afgang hustru Kirsten Herlovsdatte i Herskind, så der kunne blive delt mellem “efterleveren og deres udi ægteskab sammen avlede 2 børn Knud Sørensen 2 år og Karen Sørensdatte 3 år gammel”. Bohave og andet løsøre var almindeligt, den afdødes klæder blev ikke vurderet. Formuen var på 218 rdl. 2 mark 4 sk., derfra skulle blandt andet trækkes reparationsudgifter til gårdens 53 fag hus m.m. som i alt blev 165 rdl. 2 mark. Arven blev så på 53. rdl. 4 sk. med 26 rdl. 3 mark 4 sk til Søren Knudsen, 17 rdl. 4 mark 2 2/3 sk. til sønnen og 8 rdl. 5 mark 1 1/3 sk. til datteren.³⁷¹

Søren Knudsens anden hustru var datte af Knud Sørensen Andersen og Sidsel Frandsdatte i Galten. Der ikke er fundet skifter hverken efter Søren Knudsen eller Apelone Knudsdatte, og da Søren Knudsen ikke er fundet i folketællingen 1787, må han formodes at være død før den tid. 1780 afstod Søren Knudsen godvilligt sin gård i Herskind til Peder Jensen, som var født i Lading.

Den nye fæster skulle yde Søren Knudsen og hans hustru ophold resten af deres liv, og han skulle til deres underhold levere 3 td. rug, 3 td. byg, 2 skp. byggryn, 2 skp. boghvedegryn, et fedesvin så godt som 2 rdl. og tre fede gæs, frit foder og græs til en ko og fire får samt fri husværelse. Desuden fire læs klynetørv og otte læs lyngtørv, En seng med fire dyner, fire puder og to par lagner, en stor messingkedel, en strip, et bryggekar og en kiste. Peder Jensen skulle endvidere hvert år så to fjerdingkar hørfør. Ved dødsfald skulle den længstlevende nyde det halve bortset fra husværelse, fornøden brændsel og en ko. Og når de engang ved døden afgår, kunne han tage igen alt, hvad de efterlod sig og han skulle derfor lade dem skikkelig begrave.³⁷²

1058. NIELS KNUDSEN, nævnt i skiftet efter broderen Envold Knudsen i Skovby 22. september 1764.

1059. KNUDSDATTE, født i Herskind. Gift med Jens Rasmussen, der er nævnt i skiftet efter hendes bror Envold Knudsen i 22. september 1764, som børnenes fasters mand.³⁷³

1060. METTE JENSDATTE født i Herskind omtrent 1704. Gift før 1732 med Kilian Drubin i København, død 8. juli 1747 sst.

Mette Jensdatte er nævnt i 1732 i skiftet efter hendes farbror Niels Envoldsen i Borum mølle. Da han døde, boede hun i København og var gift med parykmager Drubin.³⁷⁴

I hus nr. 6 Ved Stranden i “Jørgens hus” på den mellemste sal boede efter Københavns brand i 1728 en parykmager ved navn Daniel Spink, som forhen boede på Købmagergade. Hos ham logerer monsr. Kilian Drubin agende post, som var enlig. Daniel Spink havde des-

369. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1747 21/11, fol. 34.

370. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1752 14/6, fol. 281.

371. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1752 12/6, fol. 264.

372. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1780 6/3, fol. 379.

373. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 22/9.

374. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1732 4/7, fol. 305-313.

uden sin kone, fire børn, og tjenestefolk, en karl og en pige boende.³⁷⁵

Kilian Drubin, agende post mellem København og Hamborg, omtales allerede 1695 i et skifte efter Helvig Drubin, som var Frands Thunes enke. Foruden Kilian havde hun en bror Christian Drubin, som havde været udenlands i over 20 år, og man havde intet hørt fra ham. Kilian var i live og var gift 2. gang og havde en søn Kilian. Disse søskendes forældre var Hans Drubin i København og Barbara Preutz, formuen var 972 sldl. og gælden var på 605 sldl. De sidste er nævnt i Københavns diplomatarium for 3½ rdl og 1 ort i skat i Købmaergade i "Jørgens hus", altså et hus af samme navn som det, der var brændt for parykmager Daniel Spink, eller Spigel, det navn han er nævnt med i "Københavnske ejendomme" og ligeså dér i "Jørgens hus".³⁷⁶

Den Kilian, som var i live 1695, må have været Mette Jensdatters svigerfar, som døde 1719. Sønnen Kilian kørte nogle år som post for sin stedmor, men da hun blev gift igen, fik han bevilling til at drive galanterihandel, men det gik ikke så godt, for i 1724 fik han efter ansøgning beskyttelse mod sine kreditorer og rejste fra byen.

Måske havde han selv håbet på at få stillingen som agende post, for det skulle efter sigende have været en ret givtig bestilling. Nogen tid efter sin fiasko som galanterihandler angav han i en vidtloftig skrivelse, at de agende poster begik toldsvig ved at fragte smuglervarer, for hvilke de fik en højere fragtbetaling end ellers. I den sag, der fulgte på angivelsen, blev han dog også selv anklaget af de andre, men han forsvarede sig "at alt, hvis om ham er udsagt, er usandfærdigt", men måtte dog indrømme, at han selv også havde indført ufortoldede varer, dels mens han tjente sin stedmor og dels hendes nye mand, også mens han havde sin krambod. Det blev besluttet at rejse tiltale mod alle implicerede, men det ser ikke ud til, at der nogen sinde blev fældet dom i sagen, som dog resulterede i ændringer af forskellig art for de agende poster.³⁷⁷ Alt tyder derfor på, at Kilian kom i lære hos den ovenfor omtalte parykmager, og i 1733 tog han selv borgerskab i København som parykmager, og boede da til leje i Vimmelskafte, han betalte skat for tre svende og en amme 5 rdl., 2 rdl. i formueskat, og i kop- heste og karosseskat efter artiklen i forordningen 11 rdl.³⁷⁸

Som parykmager eller "Paruque-Fabriqueur", som han selv kaldte sig, blev han en ikke helt ukendt person. Han boede nogle år overfor Holberg, hvor han flyttede til i 1743. Han annoncerede selv flytningen: "I det første og eneste lidet grundmuret hus fra Vor Frue kirkegård af, på den højre hånd beliggende, tæt op til en professors gård endog lige overfor 2de professores gårde, så at hans bopæl er meget juste og lige til, uden at forespørge sig lige at finde, da dets udi hans sædvanlige skilt med symbolum spes mea i deo og K. Drubin er hans bopæls tegn".

Holberg har omtalt Kilian Drubin i nogle af sine epistler, og han mente, at Kilian Drubin fortjente at regnes blandt "vore tiders autores" på grund af sine hyppige, originale og komiske avertissementer i de københavnske aviser.

"Kilian Drubin, Paruque-Fabriqueur, udi denne Kongel. residence Stad indtil Paaske Flytte-dag"! meddelte han sin flytning fra St. Kannikkestræde, og fortsatte "Gjør for Paruque-Liebhavere bekiendt (saavel her udi Danmark som Norge!) især for dem, de som ere Elskere og Kiendere af en retskaffen Alonse-Parupve, af propre og vel dannet Fason, justi efter hver Mands Physiognomie, kort og lang hals, & Corpus Dannelse, og Couleurs Klædende! Det jeg Kilian Drubin vil og kand (dog uden courieus Skrømt og Argelist af

375. Københavns huse og indvånere efter branden 1728: Indvånere i de af branden 1728 skånedede bydele s. 162.

376. Københavns stadsarkiv skifteuddrag og Københavns diplomatarium V s. 290.

377. Fr. Olsen Postvæsenet i Danmark 1711-1808, P.M. Stolpe: Dagspressen i Danmark, 1882 bd .IV.

378. Kbh. Stadsarkiv: Københavns skattemandtal 1743.

dem som begierer og bestille sig Alonse-Paruquer) levere det som endeel her udi Kiøbenh. kand udi dette 1746 Aar sætte Mervielle paa, og med Sandheds og Brus Erfaring, forundre sig over dets Accuratesse, og fyldeste Fornøjelse! Alt dette er meld og notificeret, for rettere Kiendere og libhabere af Alonse-Paruqvers-Haar-Faxon & Arbeide, item dets Proprete og Durabilité! men dette er ey meldet for dem, som dog ellers skal have end og hos mig kand færdig giøres og leveres, de Facons og Modeller & Couleurer, hvilke hver Mand bruger og begierer, dog ey til mindre Priis end vel til 3, 4 og 6 Rdlr. pr. stk., som Particylaire liebhavere af rare Alonse-Paruqver, som udi dette 1746 Aar med største Approbation af de Brugende skal blive forsyned fra 10, 15 indtil 20 Rdl. pr. stk. Alonse-Paruque, Accordt og Aftale skal holdes af de Begierende, på det jeg som Gierningsmand, kand præstere Valuta, og således skal man see, og virkelig nyde Alonse-Paruqver, af mit, ja min egen Haands Arbeide udi dette 1746 Aar, som skal forekomme Louis D'ors Udgifter, og sikkerlig blive tilfreds stilled (ja meere end efter et Aars Brugs beste Jujement) det denne Gerning efter Avertissementet er sand og goed. Dette siger jeg, vi haver extra Haar, got, kraftig, striig og reent, saaledes selv nok udi vore eigne Lande, saa det ey er fornøden, at pingere og idiere det for liebhavere, det Jøderne ved fremmede Haars Forskrivelse (hvilke Absolute ere usikkre) skulde validere fra Frankrig, Tydskland, Braband, høyer, end vore eigne danske Landets Haar! især dem, fra den Provintze Jydland, hvis jydske Haar som jeg med min egen, eller tilligemed anden Haand selv klipper ere troefast, og uden Skrømt, og hvem nu udi dette 1746 Aar vil søge og bære Alonse-Paruqver af sligt ovenmældte, kan søge Kilian Drubin! Kiøbenhavn, den 4. februar 1756".³⁷⁹

Den tids mer eller mindre overdrevne mode i parykker har Holberg også benyttet i Niels Klim, også der har han haft et godt øje til Kilian Drubin og hans annoncer.

1747 den 8. juli kl. 21 blev efter Mette Jensdatters begæring foretaget forsegling efter hendes i eftermiddag kl. 3 ved døden afgangne mand Kilian Drubin, parykmager, i deres lejeværelser i Frederiksberggade hos madam Glan. Til stede var enken og foged tjener Jens Lassen. Af indbo nævnes en himmelseng, en dragkiste, et glasskab med to døre, et bord med voksdug og hans tøj.³⁸⁰

Ved folketællingen i 1787 boede i øster kvarter nr. 206 en murersvend på 49 år, som hed Hans Drubin, han var gift med Else Cathrine f. Schrøder på 53, og de havde en datter Anne Marie på 15 år. I et skattemandtal 1762 var Anne Elisabeth Drubin nævnt som tjenestepige hos Laurits Cramer matr. 320 i Vestergade.³⁸¹

I betragtning af at der ingen andre er fundet med dette efternavn, kan Hans Drubin være Mette Jensdatters søn, og tjenestepigen Anne Elisabeth hendes datter eller barnebarn, men det kan ikke bevises.

1062. NIELS JENSEN, født i Herskind, død sst. før 27. oktober 1760. Gift med Anne Rasmusdatter.

Børn:

- 1895. Jens Nielsen, født omtrent 1744
- 1896. Rasmus Nielsen, født omtrent 1750
- 1897. Peder Nielsen, født omtrent 1753
- 1898. en datter, født omtrent 1757

379. Holbergs Epistler bd. 2 udg. med anmærkninger af Chr. Bruun 1868.

380. LAK. Københavns Skiftekommissions forseglingsprotokol 1747 s. 679.

381. Kbh. stadsarkiv skattemandtal 1762.

Niels Jensen og Anne Rasmusdatter må være blevet gift omtrent samtidig med, at han fæstede en gård, som Jørgen Pedersen havde afstået af armod og fattigdom. Niels Jensen kunne af samme grund overtage gården uden indfæstningsafgift. Det kom til at gå godt for Niels Jensen, men det kan ikke kun være, fordi det var blevet bedre tider, han må også have været dygtig, for da han døde, efterlod han sig så meget, at der blev en hel pæn arv til både Anne Rasmusdatter og deres børn.

Niels Jensen døde før 27. oktober 1760, for den dato fik en ny mand Frands Simonsen gården i fæste, og han skulle giftes med enken.³⁸² Skiftet efter Niels Jensen blev først skrevet ind i skifteprotokollen i 1764, men det må antages at registreringen havde fundet sted, inden Frands Simonsen overtog gården.

Der skulle skiftes mellem den afdøde Niels Jensens enke Anne Rasmusdatter og deres børn, som var tre sønner og en datter, Jens Nielsen var 16 år, Rasmus Nielsen 10 år, Peder Nielsen 7 år, mens datterens navn og alder ikke er blevet indskrevet. Til stede ved skiftet var Anne Rasmusdatter nye ægteemand, og som formynder for den ældste søn og for datteren morbroderen Anders Rasmussen, og for de yngste sønner Anders Sejersen, som begge to var fra Herskind.

Sammen med en kobberkedel i grue, en mindre kobberkedel, messingkedler og lidt ting af tin nævnes et nyt spejl i brun ramme. Der var husgeråd, værktøj og redskaber af jern og træ, her imellem et trækurs og træallerkener, men ikke særlig mange møbler, et af bordene havde drejede piller og skuffe under, og et egeskab var med tre låger.

Som så ofte nævnes sengetøjet ved hver enkelt seng, og dem var der flere af, en af fyr havde asketræstolper og himmel, foruden den var der en alkove kaldt en hulseng, og endelig en herbergsseng. Den afdødes klæder blev vurderet til 25 rdl. 3 mark 14 sk., og der var meget godt tøj imellem, højst vurderet var en klædesvest med tre dusin sølvknapper til 6 rdl. 1 mark 6 sk., en ny kallemanke brystdug havde tyve sølvknapper, og en hat var med sølvspænde og fløjlsbånd. Han havde også sølvknapper til et par halværmer og en klædeskjole med kamelhårsknapper, to andre kjoler, bukser både af skind og klæde, et gammelt rejseslag af klæde, strømper, skjorter af hør- og blågarn, en stribet nattøje, en gammel kramnathue, et par nye og et par gamle støvler og sko med metalspænder.

Desuden nævnes noget linned i form af hørgarnslagener, duge og noget spundet garn både af hør, blå og uld, det sidste var i flere farver. Foruden det var der 150 alen hørlærred og 50 alen blårlærred. Boet havde kun en ko, men der var seks heste eller hopper og en plag, fem får med lam og seks uden, en so med fire grise, fem åringssvin, to gamle gæs med tolv gæslinger, en gase og af to gamle bistader, ejede boet de halve. Dernæst nævnes som sædvanligt vogne, plov m.m. og en sadel. Formuen var på 240 rdl. 3 mark 8 sk. Bygningerne var i så god stand, at de 32 fag kun skulle repareres for 10 rdl., sammen med det, som skulle være på gården, blev det til at 112 rdl. 4 sk., skulle fratrækkes, så der blev 127 rdl. 5 mark 8 sk. til deling mellem Anne Rasmusdatter og hendes børn.³⁸³

1064. ENVOLD NIELSEN, født i Borum mølle omtrent 1712, død i Norring mølle 16. maj begravet 20. maj 1763. Gift i Norring 16. juni 1756 med Edel Hansdatter.

Envold Nielsen fæstede Norring mølle i 1755,³⁸⁴ og blev gift med Rasmus Jensens enke Edel Hansdatter. Der var ingen børn i ægteskabet.

Efter Envold Nielsens død den 16. maj 1763 blev der holdt registrering til skiftet allerede samme dag. Der var en del møbler i de tre nævnte stuer, borde, skabe, et af dem med fem låger, kister, hvoraf nogle var bænkekister, en dragkiste, stole og lænestole, som havde bag-

382. LAV. Skonderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1745 16/11, fol. 273, 1760 27/10, fol. 294.

383. LAV. Skonderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 3/10, fol. 401.

384. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1755 4/10, fol. 198.

slag, en pyramide og flere stolpesenge med omhæng og sengetøj, og mellem køkkentøj af jern, kobber og messing var der en thekedel, et vaffeljern, dørslog og messingstrygejern og husgeråd af forskellig slags.

Envold Niensens havde et sæt klæder bestående af kjole, vest og bukser af blakket klæde, en blakket og en blå kjortel af hjemgjort tøj og en grå af klæde, to hvide og en blakket vadmelvest, fire par skindbukser, en skind undertrøje, et par vadmelsbukser, tre par strømper, seks skjorter, et par sko og et par støvler, fire hørgarns halsklude, en hat og en kasket. Noget af tøjet var med sølvknapper, der var et sæt med 32 stykker og et med otte, et par skospænder, og et par knæspænder var også af sølv. Til sidst nævnes en sølvkande på fire pægl, et lille sølvbæger og seks sølvskeer, lidt rede penge, et dusin tintallerkener og et halvt dusin tinfade. I gården og møllehuset var der vogne, plov, forskellige redskaber og værktøj, og der var både bæster og fæmon, en af hestene var dog blind. Envold Niensens enke underskrev registreringen med tre bogstaver E.H.D.

Først den 12. juni er enken Edel Hansdatter nævnt ved sit fulde navn, og da Envold Nielsen ingen børn efterlod sig, er det hans søskende, der nævnes som arvinger. Det var en helbror Jens Nielsen fra Århus, Mads Nielsen fra Sølvsten, Sejer Rasmussen fra Fajstrup, som var gift med en af den salig mands søstre Maren Nielsdatter, Jens Keldsen fra lille Torup på Bidstrup gods, som havde en anden søster Johanne Nielsdatter til ægte, og Peder Sørensen Kær i Gejlund, som var gift med søsteren Anne Nielsdatter.

Før end vurderingen blev påbegyndt, fremkom enken og hendes lavværge på den ene side og alle de førnævnte arvinger på den anden side og blev tilført som følger: Eftersom vi med hverandre er blevet venligt og kærligt forenede om den arvedel, som vi efter vores salig bror, og vi ovenmeldte efter vores koners bror er blevet forenet med enken om den arv, som vi i så måde kunne tilkomme, så formener vi på begge sider at ikke noget med registrering eller vurdering bliver foretaget videre end, hvis allerede er tilført.

Enken skulle mod lovformeligt afkald give dem firsindstyve rigsdaler i penge, alle den salig mands klæder, to dyner, en hovedpude og et par lagner, et lille fyrretræs hængeskab og den salig mands kiste, som han selv her udi boet havde indført. Det skrev de under på, og derefter blev deres afkald også skrevet ind i protokollen.³⁸⁵

1065. ANNE NIELSDATTER, født i Borum mølle, døbt 11. marts 1714 i Borum, død i Gejlund begravet 10. april 1763 i Skød. Gift med Peder Sørensen Kær i Gejlund i Skød sogn.

Børn:

- 1899. Mette Pedersdatter, født omtrent 1742.
- 1900. Maren Pedersdatter, født omtrent 1744.
- 1801. Gertrud Pedersdatter, født omtrent 1746.
- 1902. Niels Pedersen, født omtrent 1749.
- 1903. Anne Johanne Pedersdatter, født omtrent 1754.
- 1904. Søren Pedersen, døbt 12. december 1756.
- 1905. Edel Pedersdatter, døbt 17. juni 1759.

Den 7. juli 1740 fæstede Søren Kær og hans søn Peder Sørensen Kær af Glæsborg gården Gejlund i Skjød sogn. Gårdens hartkorn var på 6 td. 2 skp. 1 fjr. 1½ alb. hartkorn, 1 skp. 3 fjr. skovskyld.³⁸⁶

Den 19. juni 1763 samledes skifteretten for at dele og skifte mellem Anne Nielsdatters efterlevende mand Peder Sørensen Kær og hans med den salig kone i ægteskab sammen

385. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1763 16/5, fol. 108.

386. LAV. Hagsholm fæsteprotokol 1740 30/7.

avlede børn, Niels Pedersen 14 år, Søren Pedersen 7 år, Mette Pedersdatter 21 år, Maren Pedersdatter 19 år, Gertrud Pedersdatter 17 år, Anne Johanne Pedersdatter 9 år og Edel Pedersdatter 4 år gammel. Foruden enkemanden var Mads Nielsen fra Sølvsten til stede som tilsynsværge for børnene.

I kakkelstuen stod et egesengested med blå lærredsomhæng, og for en hulseng var der grønt omhæng og kappe, og de var fyldt med fint sengetøj. Ellers var der to borde, bænke, stole, et spejl, en dragkiste af fyrretræ, to små syskrin, en taburet, et par tinlysestager og 12 skilderier, der var trods stuens navn ikke nogen kakkelovn.

I et kammer stod blandt andet to rokke og en hegel. Den yderste stue må tillige have været køkken, for der blev ildstedets kedelkroge nævnt. Foruden et sengested var der et bord med to bænke, en gammel kiste, en kandebænk og køkkenredskaber, tinfade og tallerkener, en blikthededel og to slags stentallerkener. I bryggerset var kobberkedler, kar, baljer og tønder. På loftet var der blandt andre sager en vugge. Anne Nielsdatter havde to kjoler, en brun stoffes og en sort af klæde, den fineste af hendes trøjer var af taft, og hun havde to kåber, den ene af hjemgjort tøj var med sølvhager. En sort fløjls hue var med uægte takker, et par andre huer var damask, den ene var grønblømmet. Tøjet værdi var 22 rdl. 3 mark 8 sk.

Gårdens dyr havde en samlet værdi af 119 rdl., og de skulle være 120 rdl. værd, så det gik næsten lige op. Brøstfældigheden var imidlertid stor. 129 rdl. blev bygningernes reparation anslået til, der var også nogen gæld, blandt andet et mindre beløb, som afgangne Envold Møllers enke havde til gode. Besværingen blev så beregnet til 325 rdl. 5 mark 14 sk., men da boets samlede værdi kun var på 216 rdl. 5 mark 3 sk. kunne der ikke blive noget til arvingerne at dele. Men da enkemanden erklærede, at han ved tid og lejlighed ville stræbe efter at betale gælden og være det høje herskabs præentioner i alle måder ansvarlig, og da han nu forud kunne se og fornemme, at børnene ingen arv efter deres afdøde mor kunne tilfalde, hvis boets effekter blev gjort i penge ved en offentlig auktion, så om det høje herskab ville tillade, efter forventet overenskomst, at udlægge noget til samme børn, nemlig til døtrene noget af deres mors tøj og til den yngste en dragkiste, så de fik nogenlunde det samme beløb godt og vel 1 rdl. Den ene søn skulle have en egekiste, som var vurderet til lidt over 3 rdl. og den anden søn egesengestedet med det blå omhæng, som var 4 rdl. værd.³⁸⁷

1066. JOHANNE NIELSDATTER, født i Borum mølle, døbt 15. september 1715 i Borum, død i lille Torup, begravet 7. januar 1773 i Skjød. Gift 22. november 1742 i Borum med Jens Keldsen, født 1710, død i lille Torup, begravet i Skjød 20. november 1787.

Børn:

< 1906. Maren Jensdatter, født omtrent 1748.

1907. Anne Cathrine Jensdatter, født omtrent 1751.

1908. Karen Jensdatter, døbt 6. januar 1759.

Jens Keldsen, barnfødt i lille Torup, fæstede den 22. august 1737 gården lille Torup kaldet, som hans far Keld Jensen havde afstået til ham. Gårdens hartkorn var på 4 td. 2 skp. 3 fjr. 2 alb. samt skovskyl 1 skp. 2 fjr.

To år senere blev der holdt skifte efter Jens Keldsens far, og der ses det, at hans mor hed Anne Jespersdatter.³⁸⁸ Johanne Nielsdatter og hendes mand Jens Keldsen er begge nævnt i skifterne efter hendes barnløse søskende Karen Nielsdatter i Borum og Envold Nielsen i Norring mølle.³⁸⁹

387. LAV. Hagsholm skifteprotokol 1763 19/6, fol. 694.

388. LAV. Bidstrup fæsteprotokol 1737 22/8, skifteprotokol 1739 30/5, fol. 203.

389. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1756 12/6, Frisenborg skifteprotokol 1763 16/5, fol. 108.

Den 10. marts 1774 blev der holdt skifte i lille Torup efter Jens Keldsens afdøde hustru Johanne Nielsdatter mellem ham og deres tre piger, Maren Jensdatter, som var 25 år og gift med Laurits Pedersen i Skjød, en datter Anne Cathrine Jensdatter 22 år og Karen Jensdatter 15 år gammel. Skiftet blev overværet af børnenes morbror Mads Nielsen fra Sølvsten.

En løseørevurdering blev ikke foretaget, for Jens Keldsen tilbød, at han gerne ville give enhver af sine børn 40 rdl. i arv, og så vidt hans formue kunne tillade det, ville han også give hver af dem et skikkeligt sengested med sengeklæder, en kiste og en god ko, hvilket tilbud af de tilstedeværende, ved at efterse ind- og udbo og øvrige gårdens tilhørende, blev befundet at være det højeste, boet kunne tåle.

Tilbudet blev accepteret, efter at han havde lovet at udbetale sin ældste datters arvepart til førstkommende Phillippi-Jacobi, og af de andre tvende søstres arveparter udbetale pengene eller sætte dem på rente til sit velbyrdige herskab på Bidstrup, hvilke penge kommer arvingerne selv til gode, når de deres brød på fremmed sted kan fortjene og imens efter loven med kapital og renter at falde, men disse to sidstes arv, kiste, sengesteder med sengeklæder og tillagte køer ved tid og lejlighed efter omstændigheder at udbetale. Skifteretten havde intet at erindre, undtagen at enkemanden blev tilholdt at stille kaution for de firsindstyve rigsdaler arvepart.³⁹⁰

1067. MADS NIELSEN, født i Borum mølle, døbt i Borum 21. juli 1720, død i Sølvsten, begravet 2. juni 1780 i Skjød. Gift 1. med Christine Sofie Sørens datter, død i Sølvsten 1753. Gift 2. med Bodil Nielsdatter, født 1732 i Voer mølle i Granslev sogn, død i Sølvsten, begravet 21. december 1788 i Skjød.

Børn i andet ægteskab:

- 1909. Niels Madsen, døbt 29. august 1756.
- 1910. Niels Madsen, døbt 15. maj 1757.
- 1911. Christine Sofie Madsdatter, døbt 4. november 1759.
- 1912. Søren Madsen, døbt 8. november 1761.
- 1913. Peder Madsen, døbt 26. oktober 1766.
- 1914. Envold Madsen, døbt 26. november 1769.
- 1915. Maren (Johanne) Madsdatter, døbt 24. oktober 1773.
- 1916. Jens Madsen, døbt 2. juni 1776.

I Hagsholm fæsteprotokol findes den 1. juli 1744 følgende indskrevet: Mads Nielsen fra Borum mølle og der barnfødt, fæster det mig tilhørende sted i Skjød, Sølvsten kaldt, hartkorn 2 td. 6 skp. tre fjr. 1½ alb. og skovskyl 1 skp., 1 fjr. 2 alb., som han fæster efter afgangne Søren Sørensen Helstrup, mod at han ægter datteren Christina Sophia Sørens datter.³⁹¹ Mads Nielsens svigerfar var død godt en måneds tid før, for ifølge skiftet efter ham den 19. juni var datteren endnu ikke blevet gift. Hendes mor hed Anne Jensdatter.³⁹²

Mads Nielsens første kone døde fra fire børn i 1753, og der blev holdt skifte til deling mellem dem og deres far. Børnene var Niels Madsen på 7 år, Søren Madsen 5 år, Elisabeth Madsdatter 6 år og Anne Madsdatter, som var 4 år gammel. Sønnernes formynder var Peder Pedersen af Borum Mølle og døtrenes deres fasters mand Jens Keldsen fra Lille Torup.

Men efter denne stervboes indbo, bæster og levende kreaturer med videre på det nøjeste var blevet registreret og vurderet, samt den bortskyldige gæld med videre angivet og tilført, kunne der ikke blive mere end 98 rdl. 5 mark 15 sk. til deling mellem samtlige arvinger. Ikke desto mindre tilstod dog enkemanden Mads Nielsen, at han af faderlig kærlighed ville give

390. LAV. Bidstrup skifteprotokol 1774 10/3, fol. 89.

391. LAV. Hagsholm fæsteprotokol 1744 1/7.

392. LAV. Hagsholm skifteprotokol 1744 19/6.

sine børn rede penge 80 rdl., hvoraf hver søn skulle have 26 rdl. 4 sk. og hver datter 13 rdl. 2 sk., ligesom bemeldte to døtre desuden er lovet hver, "når de træde udi ægteskab" et sengested med omhæng og klæder nemlig en overdyne, to underdyner to puder og et par hør-garnslagner, såvel som deres salig mors gangklæder, bestående udi en sort og en brun stoffeskjole, en blå morstrøje, en grån poblinstrøje, en hvid kanvastroje, en brun saxes og endnu en trøje af sort hjemgjort stof. En blå taftkåbe med to sølvhager, forklæder, to fløjls kyser, et grønt silketørklæde en fløjls hue med guldgalon, en af guldbrokade, fem andre huer i forskellige farver og stoffer, to par kniplings halværmer. Både klæder og penge skulle blive i boet under opsyn af formynderne.³⁹³

Alle de i skiftet nævnte børn døde, og præsten har ved sønnen Niels begravelse dom. oculi 1756 prædiket over samme mands andre to sønner, "så blev han ganske barnløs og mistede fem børn på 14 dage". Inden Mads Nielsen døde, blev han imidlertid far til endnu syv børn, deres mor, Mads Nielsens anden kone hed Bodil Nielsdatter, hun var fra Voer mølle i Granslev sogn, hendes far hed Niels Jespersen og hendes mor Øllegård Lauritsdatter, sidstnævnte blev der holdt skifte efter i 1743. Deres børn var Jesper Nielsen, Bodil og Elisabeth Nielsdatter.³⁹⁴ Bodil Nielsdatters bror Jesper Nielsen i Vor mølle var formynder for hendes børn, da der i 1780 blev holdt skifte efter deres far Mads Nielsen. Børnene var Niels Madsen på 25 år, Søren Madsen 20 år, Peder Madsen 14 år, Envold Madsen 10 år, Jens Madsen 4 år, Christine Madsdatter 21 år og Maren Madsdatter 7 år gammel.

I den inderste stue VAR jernbilæggerovnen, et slagbord og en bænk, og der var et hænge-skab, et lille egetræsskrin, et syskrin og tre dragkister, den ene med enkens, den anden med børnenes klæder, og den tredje med Mads Nielsens klæder, som Mads Nielsen på sit yderste havde ønsket delt mellem sønnerne, det blev derfor ikke vurderet. Ellers var der en pyramide, et gammelt spejl og flere stole, en af dem var en kringstol, og endelig service af tin.. Der nævnes også en bibel, en huspostil, en lovbog og nogle gamle bøger.

Et langt bord med åben fod og skuffe samt bænke var i den mellemste stue, hvor der også var et stort skab med låger, to hængeskabe, stole og endnu et sengested med stolper, rødt omhæng og sengeklæder. Der blev også vurderet kedler af kobber og messing samt gryder og andet af jern. Til sidst nævnes bryggeriset med dets indhold af kærne, kar, baljer og andet udstyr til husholdningen. Vogne, plove og andre redskaber blev vurderet i gården, og til sidst dyrene, som blev vurderet til 130 rdl. 4 mark. Boets formue var på 242 rdl. 1 mark 15 sk.

Gårdens bygninger, som var på 45 fag, skulle repareres for 64 rdl., der, sammen med værdien af hvad, der skulle være ved gården samt skifteomkostningerne, blev til 148 rdl., så der til deling mellem arvingerne blev 94 rdl. 1 mark 15 sk.³⁹⁵

1068. MAREN NIELSDATTER MØLLER, født i Borum mølle, døbt 21. juni 1722 i Borum. Gift 12. august 1745 i Borum med Sejer Rasmussen Overgård, født omtrent 1710, død i Pøt Mølle, begravet 23. maj 1773 i Hammel.

Børn:

- 1917. Marie Sejersdatter, antagelig født mellem 1745 og 1773.
- 1918. Maren Sejersdatter, som ovenfor.
- 1919. Anne Sejersdatter, som ovenfor.
- 1920. Anne Sejersdatter, som ovenfor.

393. LAV. Hagsholm skifteprotokol 1753 9/2, fol. 287.

394. LAV. Bidstrup skifteprotokol 1743 30/8, fol. 255.

395. LAV. Hagsholm skifteprotokol 1780 27/9, fol. 172. (Datter Maren, som var 7 år da faderen døde, er i kirkebogen indskrevet Johanne. Alderen passer, hun kan have haft dobbelt navn i lighed med kusinen Anne Johanne deres oldemor hed Johanne.

Maren Nielsdatter og hendes mand er nævnt 1756 i skiftet efter den barnløse søster Karen Nielsdatter. De boede da i Tovstrup.³⁹⁶ Ved skiftet efter Envold Nielsen i Norring mølle i 1763 var de flyttet til Fajstrup.

Imidlertid boede Sejer Rasmussen efter Maren Nielsdatters død i Pøt mølle, hvor han tjente, og der blev skiftet efter ham holdt den 14. august 1773. Han efterlod sig fire døtre Marie, Maren, Anne og Anne, og var på de umyndige børns vegne nærværende Jens Keldsen fra Torup på Ristrup gods samt Mads Nielsen fra Sølvsten og blev i samtliges overværelse forrettet som følger.

Registreringen indledes med et gammelt beslaget skrin med lås og nøgle, hvori der var fire alen stampet vadmel, et par bukser med metalknapper, en gammel vadmelstrøje, en gammel trykt brystduk af skind, to små beredte lammeskind, to gamle ubrugelige trøjer med metalknapper og en gammel vadmelskjole med metalknapper. I et gammelt egeskrin lå en gammel klædesvest med korsknapper, et gammelt rødt hatslag, en gammel blå og rød hue, et par sko, et par sorte og et par gamle grå strømper, tre par gamle uldne vanter. Desuden var der et par lærredsbukser, en livrem, tre gamle blågarnsskjorter, en halskrave, et par ærmer, en halsklud, fire gamle blå og hvide tørklæder og to gamle hatte. I en sæk var der en del gamle klude og to gamle trøjer med metalknapper. Et andet sted nævnes en gammel sort muffe, et par gamle støvler og et par træsko. Ret meget tøj, men bortset fra enkelte stykker var det kun nogle få skilling værd. Af møbler var der et rundt fyrretræsbord med drejede fødder, fire gamle stole, en gammel vugge, et halvt sengested og en dragkisteseng, to blågarnslagener og lidt sengetøj, en træpyramide, to låger til en alkove og et brunmalet hængeskab med lås og nøgle, som var en af de få ting, der sneg sig op over en rdl. Et trykt billede og vers, som måske var et kiste-billede, har vel været et skillingstryk. En trækop lå sammen med en slump gammelt jerntøj i en tværsæk. Gryder var der ingen af, kun en ildtang, en rist og en lænke, så der har man vel brugt en jydepotte til madlavning, og til maden var der kun en dyb træskål og et fladt træfad og endelig en tønne og et kar.

Resten var foruden den afdødes mere personlige ting, som foldekniv, ragekniv, tobak og tobaksdåser, en trævinkel og to krykkekæppe, en økse og en buesav, en høle med drag og stryg og en gravespade.

Et så fattigt bohaves ses kun sjældent i skifterne, men her skulle der søges dækning til betaling af lidt gæld, derfor er selv klude blevet vurderet. Det hele alt iberegnet var da også kun 12 rdl. 5 mark 2 sk. værd. Gælden var på 14 rdl. 1 mark 8 sk. og med et underskud på 1 rdl. 2 mark 2 sk. kunne der ikke blive noget til arvingerne, selvom skifteforvalteren afstod fra sit honorar. Skiftet sluttede uden nogen oplysning om, hvad der skulle ske med de fire piger, men da det er underskrevet af deres formyndere, må det vel have været deres opgave på en eller anden måde at sørge for dem.³⁹⁷

1069. JENS NIELSEN, født i Borum mølle, døbt 6. august 1724 i Borum

Jens Nielsen er nævnt i skiftet efter hans barnløse søster Karen Nielsdatter i 12. juni 1756, han var da møllersvend i Århus.³⁹⁸

1070. KAREN NIELSDATTER, født i Borum mølle, døbt i Borum 25. januar 1728. Gift 6. august 1753 i Borum med Anders Sejersen (efterkommer nr. 1036 se der).

1080. JESPER PEDERSEN BORUM, født omtrent 1742, død i Randers 16. juni, begravet 22. juni 1798. Gift i Øster Tørslev 10. juli 1770 med Maren Borberg.

396. Alle relevante kirkebøger er undersøgt, familien kan have boet i Herskind, Sejer Rasmussen var møllersvend, før han døde.

397. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1773 24/8, fol. 398.

398. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1756 12/6.

Børn:

1921. Peder Jespersen, døbt 28. april 1771.

1922. Anne Cathrine Jespersdatter, døbt 12. maj 1774.

Jesper Pedersen Borum i Randers fik den 9. november 1770 kongelig bevilling til, at hans mor Anne Margrete Clausdatter ikke måtte råde over sine arvemidler, og at der ikke måtte leveres hende noget uden hendes kurator rådmand Johan Frederik Carøs tilladelse.³⁹⁹ Af ham købte Jesper Pedersen Borum en gård i Randers:

Johan Frederik Carø, kongelig majestæts rådmand og pt. byfoged udi Randers, gør vitterligt, at jeg har solgt, skødet og afhændet til Jesper Pedersen Borum, såsom jeg og hermed sælger fra mig mine og arvinger, en mig tilhørende og af mig forhen selv beboet gård på denne bys såkaldte Vestergade, beliggende imellem hr. Jens Fosses forrige hospitalsforstander og hr. Cort Mortensens tvende gårde, med tilliggende gårdsrum og haveplads samt øvrige herligheder, således som den nu forefindes, og som fornævnte Jesper Borum for den gård har betalt mig den akkorderede købesumma med elleve hundrede rigsdaler, siger 1100 rdl. så kender jeg og mine arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed til samme at have, men dersom, osv. Skødet er underskrevet den 26. april 1771 men først indført i protokollen den 12. juli 1773. Den 15. november samme år tinglæstes et pantebrev, der var udstedt den 1. maj på 800 rdl., som Jesper Borum havde lånt af Mogens Sørensen Kock i Fladbrohus mod sikkerhed i gården i Vestergade. Pantet er slettet 12. juni 1778, men inden da havde Jesper Borum den 4. juni samme år lånt 1000 rdl. af majorinde de Kærholm.

Dette pantebrev er først blevet slettet ved en mortificationsdom i 1831.⁴⁰⁰ Den 25. maj 1774 tog Jesper Borum borgerskab i Randers som købmand. Han fik syv børn, men af dem døde de fem som små. To børn Peder Jespersen, som var discipel og 16 år og en datter Anne Jespersdatter er nævnt sammen med forældrene i folketællingen 1787, da var Jesper Borum ikke længere købmand, men konsumtionsbetjent.

1088. JENS LAURITSEN, født i Låsby, døbt 22. marts 1731.

Jens Lauritsen fæstede i 1760 en gård i Låsby, som hans far Laurits Clausen afstod.⁴⁰¹

1098. ANNE JOHANNE PEDERSDATTER FOGH, født i Skivholme omtrent 1722., død sst. Gift med Jens Madsen, født i Nør Galten, døbt 13. november 1707.

Anne Johanne Pedersdatter Foghs mand er en af efterkommerne i denne slægt se under nr. 835. Jens Madsen, hvor deres tre børn er nævnt.

1099. PEDER PEDERSEN FOGH, født i Skivholme, død sst. Gift med Anne Jensdatter.

1100. JENS PEDERSEN FOGH, født i Skivholme, død sst. før december 1774, Gift med Lisbeth Simonsdatter, født omtrent 1729.

Børn:

1923. Anne Kirstine Jensdatter, født omtrent 1753.

1924. Simon Jensen, født omtrent 1762.

1925. Karen Jensdatter, født omtrent 1752.

Efter Jens Pedersen Foghs død i 1774 blev hans enke Lisbeth Simonsdatter gift med Søren Nielsen fra Borum, som overtog selvejergården i Skivholme, det tilliggende hartkorn var 3

399. RA. Jyske Registre 1770 9/11.

400. LAV. Randers by, skøde-panteprotokol 1773 12/7, fol. 208, 15/11, fol. 212, 1778 4/6, fol. 369.

401. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1760 27/10, fol. 292.

td. 5 skp. 2 fjr. 2 alb. og 2 fjr. 2 alb. skov. Landgilden var 6 rdl. 4 mark 5 3/4 sk.

Søren Nielsen betalte restancerne og lovede at være Lisbeth Simonsdatters umyndige børn i faders sted, og være dem ansvarlige for det de efter skiftebrev af 23. november 1774 var tilfaldet i fædrene arv. December 1796 oprettede Søren Nielsen Kande kontrakt med sin stedsøn Simon Jensen, som betalte 16 rdl. i fæste for overtagelse af gården. Det omtalte skifte er ikke blevet fundet i protokollen.⁴⁰²

1101. NIELS PEDERSEN FOGH, født omtrent 1744 i Skivholme. Trolovet i Borum 9. september. Gift i Skivholme 5. december 1770 med Anne Rasmusdatter, født i Borum døbt 17. april 1746.

Børn

1926. Karen Nielsdatter, født omtrent 1772.

1927. Else Nielsdatter, født omtrent 1783.

Niels Pedersen Foghs kone Anne Rasmusdatters forældre var Rasmus Sørensen Pelsen og Karen Madsdatter i Borum. 1756 betalte Niels Pedersen Fogh husbondhold på for en gård i Skivholme på 3 td. 6 skp. 1 fjr. 1/4 alb., som hans mor havde skødet til ham. "Så har jeg og ved dette husbondsholdsbrevs udgivelse accorderet med ham, at om han nogen tid skulde få i sinde at flytte fra gården igen til et andet sted, bliver det ham tilladt med kone og børn at flytte, når han frasiger sig gården i lovlig tid".⁴⁰³

Denne tilføjelse kan selvfølgelig tyde på at Niels Pedersen Fogh har været meget ung, men dog næppe kun 12 år gammel, som han efter folketællingen 1787 ser ud til at have været i 1756, men da kirkebogen ikke er bevaret, så er der ikke andre oplysninger at finde om hans alder. Til gengæld passer det meget godt med at han først blev gift 1770, og hans børn er under alle omstændigheder efterkommere for hans kone Anne Rasmusdatter er datter af Karen Madsdatter, som voksede op hos sin moster i Skivholme, og hun er efterkommer i denne slægt. Som det ses ovenfor, var den anden halvpart af selvejergården i Skivholme blevet skødet til broderen Jens Pedersen Fogh i 1752. Hvorvidt det for deres mor har været magtpåliggende at gården blev i slægtens eje, og at hun derfor har drevet den del af gården sammen med sønnen Niels, indtil han blev gammel nok til at blive gift, er nok en mulighed, så hvis ellers afgifterne blev betalt, som de skulle, kunne godsejeren i princippet være ligeglad med den unge mands alder.

1115. MAREN NIELSDATTER MELDGÅRD, født i Neder Hornbæk, døbt 24/2 1726 i Hornbæk. Gift sst. 17. juni 1751 med Søren Pehn.

1118. KAREN RASMUSDATTER, født i Sandby, døbt 17. juni 1714. i Haldum, død efter 1746. Gift i Haldum, trolovet 15. januar 1734 med Christen Christensen Værum.

Børn:

1928. Anne Christensdatter, døbt, 6. juni 1734.

1929. Rasmus Christensen, døbt 22. april 1736.

1930. Niels Christensen, døbt 25. september 1746.

23. marts 1771 fæstede Rasmus Christensen Balle hans far Christen Christensen Balles "såkaldte" selvejergård, hvoraf Mikkel Ladefoged har den anden halve del i fæste.⁴⁰⁴

402. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1756 6/4, fol. 589, 1774 17/12, fol. 332, 1796 15/12, fol. 519.

403. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1756 6/4.

404. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1771 23/3, fol. 309.

1119. ANNE RASMUSDATTER, født i Sandby, døbt 25. marts 1723 i Haldum. Gift sst. 17. november 1750 med Mikkel Jørgensen Ladefoged.

1752 skødede Rasmus Balles enke Mette Jensdatter sin gård i Sandby til Mikkel Jørgensen, "som med fripas er indkommet på mit gods, og har tjent som ladefoged her på Frisenborg. Desuden blev han forundt kongens og kirkens tiende af gården mod en årlig afgift af 3 mark 4 sk. af hver tønde hartkorn, og ligeledes skulle han være fri for familieskatten af de til gården hørende huse, for så vidt de blev beboet af almindelige bondefolk, hvilket skulle gælde så længe, jeg (grev Friis) selv havde skatten under forpagtning, for så vidt de blev beboet af almindelige bondefolk". Mikkel Jørgensen blev også fri for at betale husbondhold.

Det var en stor gård på over 16 td. hartkorn, så den halvpant, Mikkel Jørgensen fik tilskødet, var på 8 td. 1 skp. 1 fjr. 2 alb. hartkorn 1 skp. 1 alb. skovtilliggende.⁴⁰⁵

1124. HANS TOMASEN SMED, født i Hår, døbt 71 november 1723 i Haldum, død i Hår 1784. Gift i Ørum 22. juni 1752 med Maren Sørensdatter, født omtrent 1723, død i Hår begravet 23. juni 1788.

Børn:

1931. Johanne Hansdatter, født omtrent 1756

< 1932. Anne Hansdatter.

1933. Tomas Hansen. født omtrent 1759.

1934. Edel Hansdatter, født omtrent 1761.

1935. Søren Hansen. født omtrent 1762.

1936. Niels Hansen, født omtrent 1767.

1937. Margrete Hansdatter. født omtrent 1768.

1938. Peder Hansen, født omtrent 1771.

Hans Tomasen Smed fæstede i 1752 en halv gård, hans far Tomas Smed frivilligt afstod.⁴⁰⁶ Efter Hans Tomasens Smed var død i Hår, blev der holdt skifte den 30. marts 1784. Foruden enken Maren Sørensdatter var det deres otte børn, som skulle arve, det var Tomas Hansen på 25 år, Søren Hansen 22 år, som begge var hjemme, Niels Hansen på 17 år, som tjente hos Christen Tomasen i Voldby og Peder Hansen på 13 år, Edel Hansdatter 23 år, gift med Christen Tomasen i Voldby, Margrete Hansdatter 16 år, tjente hos Jens Graugård i Voldby, Johanne Hansdatter på 28 var ugift og hjemme og Anne Hansdatter, gift med Jens Graugård i Voldby. De to svigersønner var til stede ved skiftet, og den ældste søn blev indsat som værge for de umyndige børn. Enkens lavværge var Niels Ravn fra Sandby.

Vurderingen af indboet begynder med et bord, to bænke og en jernkakkellovn, et stort gammelt skab, en egetræskiste, tre stole og noget husgeråd af træ. Derefter nævnes en gammel seng med sit indhold af sengeklæder, endnu en kiste, et skrin, kedler af kobber og messing, et asketræsbord, en foldebænk, en jerngryde, et fad, to tallerkener, to lysestager og en smørkande altsammen af tin. Derefter nævnes noget mere køkkentøj af jern og messing.

Dyrene blev vurderet til 64 rdl. 4 mark. Derefter nævnes vogne, plov og forskellige redskaber og værktøj. Boets formue var 116 rdl. 2 sk. Alene Gårdens besætning skulle være på 152 rdl. 2 mark, bygningerne skulle repareres for 40 rdl., og der var gæld på i alt 32 rdl. 2 mark. De samlede udgifter blev 230 rdl., og underskuddet over 113 rdl., så der kunne ikke blive noget at arve, "men i det sted forklarede enken, ifald herskabet vilde have den nåde for hende, at hun måtte blive siddende ved gården for at få hendes uforsørgede børn opdraget, hvorom og de myndige arvinger bad skifteforvalteren vilde formå herskabet til, så skulle hun og stræbe at sætte gården i bedre stand og endog betale enhver, hun var skyldig, samt rigtig

405. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1752 24/6, fol. 177

406. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1752 14/2, fol. 176.

at betale herskabet efter hendes salig mands fæstebrev”, hvad ske bør. Da ingen meldte sig efter tre ganges lydelige pårøb, blev skiftet slutter med formaning om, at enken skulle holde skifteforvalteren uden alt ansvar.⁴⁰⁷

1125. KAREN TOMASDATTER, født i Hår, døbt 5. januar 1727 i Haldum. Gift 1. i Haldum 3. august 1750 med Niels Pedersen Ladefoged, født 1699 i Haurum, død i Sandby begravet 7. juli 1754 i Haldum. Gift 2. i Haldum 19. juni 1755 med Jørgen Sørensen Ravn.

Barn i første ægteskab:

1939. Tomas Nielsen, døbt 17. september 1752.

Niels Pedersen Ladefogeds var gift tre gange, og anden gang gift med en anden af Peder Pedersens efterkommere Sidsel Rasmusdatter, som ligeledes er efterkommer i denne slægt.

Efter kun fire års ægteskab døde Karen Tomasdatters mand Niels Pedersen Ladefoged, og der blev holdt skifte efter ham den 10. juli 1754 til deling mellem hans arvinger, som var hans enke og hans børn. To døtre af hans første ægteskab, en søn Rasmus Nielsen som var 6 år gammel, som var født i ægteskabet med Sidsel Rasmusdatter, samt en søn Tomas Nielsen 2 år gammel, som var født i hans tredje ægteskab med Karen Tomasdatter. Enkens lavværge var hendes bror Hans Tomasen fra Hår, og på de to pigers vegne fra første ægteskab mødte deres farbror Jens Pedersen fra Haurum, og på begge drenges vegne som formynder deres farbror Søren Pedersen, ligeledes fra Haurum. Sønnen Rasmus Nielsens morbror Niels Kirkemand fra Skivholme og Christen Lauritsen fra Skjoldlev var også til stede på skiftet.

Boopgørelsen begynder med nogle rede penge, en specie dukat var 2 rdl. 2 mark værd. Foruden den var der en pung med kroner og specier til en samlet værdi af 42 rdl. 2 mark 8 sk. Desuden havde han 150 rdl. stående hos herskabet på Frisenborg. Et sølvbæger til 6 rdl. var der også. Derefter opremses genstande af kobber, her imellem en brændevinskedel med alt tilbehør, nogle andre kedler, et fyrfad, en thekedel og et gammelt fiskefad. Af kobber nævnes fire fade, otte tallerkener og en potte af tin og et par kedler af messing. Af jern nævnes kun en stor og en gammel gryde. To brune og et gråt stenkrus, det sidste med låg.

Det øvrige løsøre nævnes rum for rum. I korsstuen var der kun en kiste og en fyrretræsseng med egestolper. I kakkeltuen en bilæggerovn, et slag urværk, et bord, et gammelt skrin, en fire lispunds vægt af jern, en træbismær, et ubrugeligt spejl, en lille bæk af bøgetræ, et strygejern, 22 stk. stavkar, to hylder og nogle flasker.

I dagligstuen har ildstedet været, for der blev ildklemme og andet udstyr til madlavningen vurderet. Der var bord og bænke, hvoraf den ene var en foldebænk, og endvidere skåle og tallerkener af træ. Sengetøjet blev opdelt i portioner svarende til fire senge, hvoraf en var pigens seng, og foruden den blev også karlens seng og sengetøj i herberget vurderet. Niels Pedersens klæder var 11 rdl. 2 mark 10 sk. værd, det meste var af vadmel, en brun vest var af klæde og forsynet med 18 små sølvknapper og en gammel hvid trøje var med 12 sølvknapper, mens en skindtrøje havde metalknapper. Ellers var der et par skindbukser, et hatslag, en kabuds, en lodden lue, et lille sølvspænde til en hat, et par støvler, et par sko med sølvspænder, tre skjorter og en gammel rød kappe. I salset var der håndkværn, tønder, baljer og andet lignende. Til slut nævnes en gammel bibel og en salmebog.

Gårdens dyr var 143 rdl. værd. Vogne, slæde, hjulbøre, plov, andre redskaber og værktøj var der også. Der var ikke så meget korn i overskud, at det kunne føres til indtægt. Til allersidst blev også et lille sølvbæger vurderet. Efter den salig mands optegnelser havde boet flere mindre tilgodehavender. Boets formue blev beregnet til i alt 497 rdl. 5 mark 2 sk.

407. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1784 30/3, fol. 765.

Derfra skulle der trækkes penge til gårdens reparation og fortsatte drift og de ældste børns mødrene arv, samt skifteomkostningerne, det blev til 447 rdl. 2 mark, så der blev 50 rdl. 2 mark til deling mellem Peder Nielsens efterladte arvinger.⁴⁰⁸

1126. KAREN PEDERSDATTER, født i Hallendrup omtrent 1720. Gift i Rud 22. juni 1746 med Christen Rasmussen fra Hadbjerg.

1127. KIRSTEN PEDERSDATTER, født i Hallendrup omtrent 1723, død sst., begravet 22. februar 1750 i Rud. Gift i Rud 30. juni 1747 med Christen Pedersen fra Hallendrup.

Barn:

1940. Peder Christensen døbt 25. marts 1748.

Kirsten Pedersdatter var kun syvogtyve et halvt år gammel, da hun døde. Knap en måned efter begravelsen blev der holdt skifte efter hende, for at boet kunne blive delt mellem hendes efterlevende mand Christen Pedersen og deres søn Peder Christensen, som kun var 3 år gammel. Kirsten Pedersdatters farbror Christen Madsen var til stede som formynder.

Registreringen blev påbegyndt "udi den såkaldte kakkelsestue", hvor jernbilæggerovnen blev vurderet til 8 rdl. 4 mark. Foruden den var der kun et gammelt egebord, to små egetræsskabe, tre bænke, et lispund heglet hør, en egekiste med tolv hjørnebånd og håndgreb, lås og beslag, og der i var den salig kones gangklæder et stoffes skørt og tre af vadmæl, otte trøjer, hvoraf flere var af vadmæl, en bunden dvs. strikket og en af plys med bundne ærmer, en sort damaskes hue med stråperler og et par andre huer og fire forklæder, mere blev ikke vurderet, det var 17 rdl. 2 mark 8 sk. værd. I bryggeriset, der ser ud til også at have været køkken, var kun lidt husgeråd, men ingen gryder eller pander, kun en jernrist og en ildtang, så der må man have klaret sig med jydepotter, noget skulle maden koges i, og selvom man kun sjældent ser den slags registreret, så har der givetvis været mange af dem rundt omkring.

Gårdens dyr blev vurderet til 95 rdl. 4 mark og kornet i laden til 16 rdl. 2 mark, så den registrerede formue blev på 212 rdl. 3 mark 12 sk. Da skiftet skulle sluttes, blev det tilkendegivet, at der var selvejer rettighed eller såkaldt bondeskyld på stedet. Men gårdens hartkorn på 11 td. 5 skp. 3 fjr. 1½ alb. var ikke anført i det allernådigste kongeligt skøde, som velædle og velbårne hr. justitsråd von der Maase havde fået, så det blev takseret for 15 rdl., så formuen derved blev på 227 rdl. 3 mark 11 sk. Af de restancer der var, da der blev skiftet efter Peder Madsen, restede endnu både fra enkedronningens tid og senere, så udgifterne i alt blev opgjort til 763 rdl. 3 mark 14 sk. altså 36 rdl. 2 sk. mere, end hvad boet var værd.

Der blev på skiftet fremlagt et skøde indeholdende en aftægtskontrakt sluttet med Kirsten Pedersdatters stedmor: "Jeg underskrevne salig Peder Madsens enke i Hallendrup har med fri vilje og gode venners samtykke afstået min gård til førstkommende påske til Christen Pedersen og min steddatter Kirsten Pedersdatter på den måde, at jeg nyder årlig til mit ophold ti skæpper rug, ti skæpper byg, fire skæpper havre og to fede gæs, to lispund flæsk, en ko tager jeg af boet og to får ligeledes, der foruden fri græsning og foder til fire får og til koen. Et sengested med sengetøj tages af boet og en kiste af eg. De tørv, som jeg behøver til ildebrand, flyer han mig hjem og skaffer dem skåret. En stue på tre fag beholder jeg i gården, som han reparerer når behøves. Underskrevet 30. marts 1747 Sidsel Jepsdatter".

Christen Pedersen skulle ligeledes fremover holde kontrakten. Med undtagelse af nogle i boet indestående børnepenge, som tilhørte salig Mikkell Madsens børn, blev der ikke gjort udlæg til betaling af gælden, men arv til enkemanden og hans lille søn kunne der naturligvis ikke blive tale om.⁴⁰⁹

408. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1754 10/7, fol. 417.

409. LAV. Klousholm skifteprotokol 1750 7/3, fol. 56.

1129. ANNE MIKKELSDATTER, født i Hår, døbt 18. maj 1732 i Haldum. Gift før 1769 med Mikkel Nielsen Koldt, som da boede i Århus.

1130. KAREN MIKKELSDATTER, født i Hår, døbt 26. september 1734 i Haldum. Gift 17. juni 1764 sst. med Frands Henriksen, som var fra Århus.

1138. METTE CATHRINE OLESDATTER, født 9. april 1695, død efter 1762. Gift 1. med Steffen Madsen fra Tøving, født omtrent 1662, begravet 26. september 1742. Gift 2. 6. januar 1745 med Niels Christensen, begravelse ikke fundet.

Børn:

< 1941. Sidsel Steffensdatter, døbt 4. august 1720.

< 1942. Villads Steffensen Leth, født 2. januar, døbt 6. januar 1731.

Det er usikkert hvornår Mette Cathrine Olesdatters og Steffen Madsen blev gift. Han var gårdmand og søn af Mads Christensen og Sidse Mikkelsdatter i Galtrup. Efter at være blevet gift anden gang flyttede familien tilsyneladende fra Galtrup, hvorhen vides ikke, men Mette Cathrine Olesdatter er nævnt i skiftet efter sin barnløse bror Søren Olesen Leth i 1762.⁴¹⁰

1139. OLUF OLUFSEN, født 24. juni 1697 i Galtrup, død i Ejerslev omtrent 1743. Oluf Olufsen blev fæstebonde i Ejerslev, Ullerup gods, hvor han er nævnt som lægdsmand. Ullerup skifteprotokol er gået tabt, men i en gammel fortegnelse 1742-83 over skifter fra godset nævnes et skifte pagina 14-17. Han har ikke efterladt sig børn, for han er ikke nævnt i skiftet efter broderen Søren Olesen Leth.⁴¹¹

1140. MAREN OLESDATTER, født 6. maj, hjemmedøbt 7. maj, dåb konfirmeret 5. juni 1702 i Galtrup kirke, død før 1762 muligvis i Flade. Gift 13. Februar 1737 i med Christen Poulsen fra Tøving.

Børn:

1943. Cathrine Marie Christensdatter, født i Tøving, døbt 18. juni 1737.

1944. Johanne Christensdatter, født i Tøving, døbt 22. januar 1739.

1945. Anne Christensdatter, døbt 8. marts 1744 i Flade.

Maren Olesdatter og hendes mand Christen Poulsen boede først i Tøving og siden i Flade. Hverken hun eller hendes børn er nævnt i skiftet efter broderen Søren Olesen Leth.⁴¹²

1141. SØREN OLESEN LETH, født 5. oktober 1706 i Galtrup, begravet 6. november 1761 i Tømmerby i Han herred. Gift 1. med Susanne Elisabeth Büxen, født omtrent 1690, død i Tømmerby begravet 25. maj 1752. Gift 2. med Else Sofie Lagård.

Søren Olesen Leth blev sogneegn i Tømmerby-Lild, hvor han blev gift med formanden Hans Svanes enke Susanne Elisabeth Büxen. Søren Olesen Leth havde ingen livsarvinger, og det var hans søskende eller deres børn, der var hans arvinger.⁴¹²

1142. SEJER OLESEN LETH, født 9. juni 1711 i Galtrup, død sst. 16. november 1760. Gift 22. oktober 1733 i Flade med Ida Nielsdatter, født omtrent 1710 i Råsted ved Randers, død 22. december, begravet 30. december 1780 i Galtrup.

410. P. Filtenborg: Slægtsbog for sogneegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter. (Kbh. 1938), s. 29-31.

411. Samme bog som ovenfor, side 25

Børn:

- 1946. Anne Marie Sejersdatter, født og hjemmedøbt 10. maj 1733.
- 1947. Ole Sejersen, født og hjemmedøbt 14. november 1735.
- 1948. Karen Sejersdatter Leth, født og hjemmedøbt 27. januar 1737.
- 1949. Dines Sejersen, født 19., hjemmedøbt 20. januar 1741.
- 1950. Rudbek Humble Sejersen, hjemmedøbt 4. januar 1744.
- 1951. Niels Sejersen født 29., hjemmedøbt 30. august 1747.
- 1952. Caritas Elisabeth Sejersdatter, født 22., hjemmedøbt 25. november 1749.
- 1953. Peder Sejersen Leth, født og hjemmedøbt 9. februar 1752.

På grund af faderens alderdom og svaghed blev Sejer Olesen Leth sin fars efterfølger og kaldet til degn 18. november 1731. "Han skulle undervise børnene i katekismus og børnelærdom og foruden besørge degnetjenesten i Galtrup og Ø. Jølby sogne og kirker." Præsten vidnede om ham i 1739: "Han har fra sin ungdom levet et ædrueligt og skikkeligt levned, er begavet af Gud med en god stemme, har hidtil forrettet sit embede upåklageligt, både i kirketjenesten og ungdommens undervisning, så og i den ugentlige undervisning i byerne efter loven. Men til at præstere det, som den kongelige forordning i skriven og regnen udkræver, er han ikke noksom bekvem, og bor desforuden længst fra hovedkirken af hele sognet, så at ungdommen fra annekset og Galtrup by ikke kunne søge skolen hos ham, omend han var ganske bekvem dertil."

Her mente Peter Filtenborg dog at præsten tog fejl, idet han syntes, at Sejer Olesen Leth havde en ret elegant håndskrift, og at hans færdighed med hensyn til "regnen", viste at hans dygtighed i pengesager ikke stemte overens med præstens bedømmelse.

I bogen refereres flere udtalelser fra biskoppen om hans duellighed til sit embede, det hed sig således i 1742: "Ungdommen er ganske vel undervist, og 1750: "degnen Sejer Olesen er en elastelig degn i embede og levned." og 1755: Degnen Sejer Olesen er uden forargelse i sit embede og levnet. Skolen for begge sogne står hans søn for, som der er et godt håb om."

Ida Nielsdatter menes at have opholdt sig på herregården Nandrup i Flade sogn, som var i hendes mors fætter, provst og konsistorialråd Rudbek Humbles besiddelse. Ida Nielsdatter var velhavende, og det ser ud til, at Sejer Olesen Leth forvaltede og forøgede formuen, og han var ret velhavende, da han døde, idet han havde lånt penge ud til hele 20 mænd. Der var en stor besætning på Jølbygård bestående af elleve heste, en hingst, fjorten køer og kvier og 20 stude. Der var et godt men dog ikke luksuriøs indbo. Boets aktiver fradraget passiverne blev opgjort til 3000 rdl., hvoraf Jølbygårds 16. td. 3 skp. 1 fjr. hartkorn udgjorde 1050 rdl. og Filtenborgs 2 td. 4. skp. 3 fjr. 2 alb. i bondeskyld androg 76 rdl. 5 mark og kongetienden af Galtrup sogn 1000 rdl.⁴¹²

1143. ANNE OLESDATTER, født i Galtrup 1. september 1715, begravet 25. maj 1800 i Lødderup. Gift 1. oktober 1739 i Galtrup med Morten Nyebye, født omtrent 1709, død i Lødderup 21. september 1790.

Børn:

- 1954. Mathias Mortensen, født 6. august 1740, død som barn eller ung.
- < 1955. Maren Mortensdatter, født 26. august 1741.
- < 1956. Karen Mortensdatter, født 4. oktober 1743.
- 1957. Ingeborg Kirstine Mortensdatter, født 10. februar 1746.
- 1958. Dorte Mortensdatter, født 4. februar 1750.
- 1959. Johanne Mortensdatter, født 25. januar 1753.
- < 1960. Oluf Mortensen Nyebye, født 2. maj 1757.

412. P. Filtenborg: Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter, s. 29-31.

Morten Nyebye var blevet sogne­degn i Flade- S. Dråby samme år han og Anne Olesdatter blev gift. 1767 blev han degn i Løderup, hvor han i 1772 gik på aftægt, idet embedet det år blev overtaget af hans svigersøn Mikkel Henriksen.⁴¹³

1145. FRANDS TESTRUP SPORMAN, død før 1749.

Børn:

1961. Knud Sporman

1962. Anne Cathrine Sporman

Frands Testrup Sporman levede endnu da hans far døde i 1732, men var død før der blev skiftet efter hans mor Lisbeth Johanne salig. magister Spormans. Af dette skifte ses, at han havde efterladt sig de to ovennævnte børn, men det oplyses ikke, hvor de boede, og ikke heller navnet på deres mor.⁴¹⁴ Anno 1749 den 19. april var der skiftesamling i Lille Bork i Frøslev, hos Lisbeth Johanne salig magister Spormans, som døde den 14. marts, for at holde registrering og vurdering på hendes efterladte effekter, samt skifte og deling imellem den salig kones efterladte børn og børnebørn, den ældste søn Frands Testrup Sporman, som ved døden er afgang­en og efterladt sig to børn, en søn navnlig Knud Sporman og en datter Anne Cathrine, og den anden søn, Anders Sporman i sit 20de år og to døtre, Anne Marie Sporman 36 år gammel, og Maren Sporman 34 år gammel.

1150. MAREN JØRGENDATTER, født i Sorring, døbt 21. januar 1748, død sst. begravet 8. december 1770 i Dallerup. Gift i Dallerup 27. juni 1766 med Rasmus Jensen Holm, født i Sorring, døbt 10 august 1738, død sst. begravet 11. juni 1780 i Dallerup.

Børn:

1963. Edel Rasmusdatter, døbt 1. januar 1767.

1964. Anne Rasmusdatter, døbt 10 september 1769.

18. februar 1772 mødte Kalbygårds forvalter og vurderingsmænd i enkemand Rasmus Jensen Holms fæstegård i Sorring for at foretage skiftet efter Rasmus Holms afgang­e hustru Maren Jørgensdatter, som for kort tid siden er bortdød, hendes efterladenskaber imellem enkemanden på den ene side og deres i live værende to børn på den anden side, Edel 5 år gammel og Anne Rasmusdatter 2 á 3 år gammel. Enkemanden var nærværende, og som værge for de to umyndige piger var til stede deres farbror Jens Jensen og deres morbror Niels Eriksen begge i Sorring.

I den inderste stue var et fyrretræs­bord med krydsfod, et hængeskab, en malet egetræskiste med bogstaver M.J.D. 1762, deri var den salig kones klæder, en sort hjemgjort kjole, en kat­­tunskåbe, en blå ulden damaskes trøje, en treskafts lærredstrøje, en rød sars bul, et lærreds livstykke, en brun sars bul med røde ærmer, en sort og hvid kattuns trøje, et brunt sars skørt, tre forklæder, henholdsvis af lærred, kattun og hørlærred, en sort damaskes kyse, en sort fløjls­hue med guldtakker og en grøn med sølvtakker, en sort og hvid hue, nogle tørklæder og et par brune halvhandsker i alt vurderet for 12 rdl. 8 sk. Sengetøjet blev vurderet i to alkover og endnu et sengested. Ellers var der to træstole nogle tønder og kar.

I den yderste stue blev en malet kiste med indhold af forskellig slags garn, uld, noget hør og to messingkedler, en jerngryde og andet husgeråd vurderer, her imellem et dusin taller­­ker, som dog nok har været af træ, for de var kun 12 sk. værd. Kornet i laden blev vurderet efter registreringsmændenes bedste skøn til i det højeste af en værdi på 35 rdl. 1 mark 8 sk.

413. P. Filtenborg: Slægtsbog for sogne­degn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter, s. 25-28.

414. LAV. Mors sønder herred gejstlige skifteprotokol 1732 1/9, fol. 21, 1749 19/4, fol. 12.

Vogne, plove, harver, en hjulbør og en slæde var 22 rdl. 3 mark værd. Dyrene bestod af en hingst, tre hopper og to heste, en ko, en kvie, en stud, to spæde kalve, fire får, fire grise, tre gæs og ti høns og en hane. Dyrenes samlede værdi var 71 rdl. 1 mark 8 sk. Boets indtægt blev opgjort til 171 rdl. 6 sk.

Da gården oprindeligt i 1766 var fæstet ud af Skanderborg ryttergods, blev det oprindelige fæstebrev indskrevet i skiftet. Dengang havde der været 31. fag huse med tilliggende hartkorn 4 td. 5 skp. 1 fjr. Gården skulle repareres for 51 rdl. og dyrene være 98 rdl. 2 mark værd og vogne og redskaber 16 rdl. 3 mark. Der skulle være sædekorn for 30 rdl. og korn til husholdning for 46 rdl. Husbonden krævede landgilde og skatter 25 rdl. 8 sk. Tjenestefolkenes løn var på 5 rdl. Dertil kom gæld på 26 rdl. samt skiftets bekostning på 4 rdl. 1 mark 8 sk. Udgifterne blev således på 302 rdl. 3 mark, så der blev intet til arvingerne.

Enkemanden lovede at bebo gården som en lovlig fæster og svare enhver, hvad han var dem skyldig af al den anførte besværing, vidste ikke om nogen med billighed derom skulle have årsag til at betænke sig, og erklærede sig efter faderlig pligt at sørge for sine børns bedste med tilbørlig underholdning efter deres stand, indtil de deres brød hos fremmede kan fortjene. Ville forunde dem, om han har gården til brug, når de med tiden det kunne nytte, til deling imellem dem deres salig moders kiste og klæder, som er vurderet til 12 rdl. 8 sk. og en seng med sengeklæder eller i disses sted til at købe dem for hver 6 rdl., når han på nogen måde kan afstedkomme. Og kontenterede skifteretten enkemanden, som meldt, at bebo gården med kondition, husbondens retmæssige fordringer og når den bortskyldige gæld først efter sin tur bliver prioriteret. Således dette skifte er forrettet og tilendebragt, bekræfter vi med vore hænders underskrift, stervboet ut supra 18. februar 1772.⁴¹⁵

1154. NIELS SØRENSEN DYHR, født i Sorring, døbt 27. juni 1732, død sst., begravet 30. juli 1789. Gift med Margrete Hansdatter, død i Sorring, begravet 9. juli 1780 i Dallerup.

Børn:

- 1765. Hans Nielsen, født 1766.
- 1766. Else Nielsdatter, døbt 29. januar 1769.
- 1767. Søren Nielsen Dyhr, døbt 13. februar 1774.
- 1768. Peder Nielsen Dyhr, døbt 14. april 1776.
- 1769. Anne Nielsdatter, døbt 4. juli 1779.

Anno 1780 den 5. august mødte på velædle hr. Rosborg til Kalbygård hans vegne Hans Andreas Tørslev i stervbogården i Sorring, hvor Niels Sørensen Skrædder og hustru Margrete Hansdatter ved døden er afgang. Hun døde den 5. juli sidst og han den 27. juli. Skifte og deling at holde på deres efterladenskaber til rigtighed og forsørgelse for deres efterlevende fem børn, tre sønner og to døtre, Hans Nielsen 14 år, Søren Nielsen 6 år, Peder Nielsen 4 år, Else Nielsdatter 12 år og Anne Nielsdatter et år gammel, alle her i boet til stede, og som formynder for dem deres morfar Claus Jacobsen af Dallerup, farbroderen Jacob Pedersen Dyhr i Sorring og deres morbror Niels Hansen af Flensted, til fælles som efter for dem alle at have tilsyn til deres gavn så vidt muligt kan være.

Registreringen havde fundet sted to dage før Niels Sørensens død. Boets værdier blev tilsammen vurderet til 180 rdl. 2 mark 2 sk. og der blev fordret gæld for 40 rdl. 2 sk.

Gården behøvede reparation for 32 rdl., som tillige med de dyr, redskaber og korn, som skulle blive være ved gården, blev til en udgift på 188 rdl. 2 mark, hvorved der blev et under-skud på 7 rdl. 4 mark, så der ikke kunne blive noget for arvingerne at dele. Men for at få bør-

415. LAV. Kalbygård skifteprotokol 1772 18/2. s. 19.

nene plejet, opfødt og underholdt efter deres stand og vilkår, som skikkelig kan være, er deres morbror Niels Hansen, som tillige var deres formynder blevet anmodet om, og [som] derefter påtog sig at tage gården i fæste, og som meldt, opføde børnene til, de deres brød hos fremmede kan fortjene, eragtes i længste til de bliver 15 år. Betale den anførte gæld, at enhver vedkommende kan nyde sin ret og fordring i rette tide uden hans ansvar mod deres vilje, hvilket han lovede, hvorimod han modtog alle registrerede effekter og stervboets indtægt, som ham den blev overdraget. De bedste af forældrenes gangklæder lovede han at henlægge, til de kan bruge dem, dersom de kan tåle at gemmes til den tid, uddeles de imellem dem, ligesom de trænger til. Opdages anden lovlig gæld bliver han ansvarlig for samme, der var så ej ved dette skifte [mere] at forrette, og skiftet tilendebragt, det med vore navnes underskrift bekræftes. Stervboggården ut supra den 5. august 1780.⁴¹⁶

1172. MAREN JØRGENSDATTER, født i Voldby. Gift med Jeremias Nielsen. Maren Jørgensdatter var blevet gift med Jeremias Nielsen, da der blev holdt skifte efter hendes far Jørgen Jensen Pelsen den 21. maj 1756.⁴¹⁷

1173. ANNE JØRGENSDATTER, født i Voldby. Gift med Søren Nielsen efter 21. maj 1756.

Søren Nielsen fik fæstebrev på en halv gård i Voldby, som Jørgen Pelsen var fradød. Han skulle yde hoveri til Frisenborg ligesom sine naboer og efterkomme den kontrakt, han havde oprettet med sin svigermor.⁴¹⁸

1182. ANNE JØRGENSDATTER, født i Sorring, døbt 7. august 1717, død i Sorring begravet 3. januar 1751 i Dallerup. Gift 21. september 1738 i Dallerup med Johan Frederik Johansen.

Børn:

1970. Anne Sofie Johansdatter, døbt 14. marts 1745.

1971. Hans Johansen, døbt 6. august 1750.

Anne Jørgensdatter og hendes børn er nævnt i et skifte efter hendes søskendebarn Erik Nielsen i Sorring.⁴¹⁹

1186. ERIK NIELSEN, født i Sorring, døbt 3. maj 1722. Gift 3. marts 1745 med Anne Nielsdatter, født i Tovstrup, død i Sorring begravet 12. juli 1777.

Børn:

< 1972. Ellen Eriksdatter, døbt 16. januar 1746.

1973. Niels Eriksen, døbt 14. januar, begravet 11. december 1748.

1974. Knud Eriksen, døbt 19. september 1751.

1975. Kirsten Eriksdatter, døbt 28. april 1754.

1976. Niels Eriksen, døbt 28. maj 1758.

14. maj 1778, blev der afholdt skifte efter gårdmand Erik Nielsens hustru Anne Nielsdatter i Sorring, som for 30 dage siden ved døden er afgået, for at vurdere hendes efterladenskaber til lovligt skifte og deling imellem hendes efterlevende arvinger, som er enkemanden Erik

416. LAV. Kalbygård skifteprotokol 1780 5/8, side 155.

417. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1756 21/5, fol. 457.

418. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1756 16/10, fol. 207.

419. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1751 16/6, fol. 200.

Nielsen og hendes tre børn, en søn og to døtre. Den ældste datter Ellen Eriksdatter gift med Knud Sørensen, husmand i Sorring, sønnen Knud Eriksen 27 år og den yngste datter Else Eriksdatter⁴²⁰ 23 år begge hjemme hos faderen.

Enkemanden var til stede på sine egne [vegne] og som formynder på den yngste datters vegne, sønnen som myndig på egne vegne og på den ældste datters vegne var hendes mand Knud Sørensen til stede. Først blev indboet i den inderste stue vurderet, et lille rødt fyrretræsbord med egefod, et sengested af fyrretræ med sengetøj, og dernæst sengetøjet i en alko-veseng, et stand skab, hvori der var nogle lerkar, fire bøgetræsstole og et saltkar af fyrretræ. I den anden stue var en blå halvkiste med røde beslag, et lille egeskrin med beslag. Deri var enkemandens klæder, en tinramme, tre hollandske tallerkener, et messing strygejern, seks ege stavkar, to bøge stole, et hakkebræt, otte trætallerkener, to ølkummer, en madkurv, en jernpande og en gryde, en messingkedel, to skorstenslænker, en ildtang og et rødt hollandsk krus, en tønne, en strippe en rok og en lille otting. I bryggerhuset var en stor messingkedel, et ege brygkar, baljer, håndkværn, trug og mere til husholdningsbrug. På loftet fandtes to tønder boghvede, en tørvespade og andet værktøj og redskaber.

I gården blev vogne, plov, harver og en hjulbør vurderet foruden træktøj til to bæster, en hakkelseskiste og en slibesten. Heste, en hoppe og køer, kvier, får og lam, en ged med et kid, en buk og en so. Boets formue var 110 rdl. 3 mark. Gården skulle sættes i stand for 22 rdl., og besætningen skulle være 56 rdl. værd. Der var restancer til konge og husbond siden marts 1775 med flere år i alt 12 rdl. 4 mark 11 sk. og der skulle være korn til en værdi af 33 rdl. 2 mark 11 sk. Desuden var der gæld til Knud Sørensen i Sorring og til Niels Eriksen sst., Niels Sørensen, Pottemager og til enkemandens søn Knud Eriksen.

Med skiftets bekostning blev de samlede udgifter på 164 rdl. 4 mark 11 sk. Altså var udgifterne 48 rdl. 1 mark og 11 sk. højere end beholdningen, og der kunne ikke blive noget til deling imellem arvingerne. Til fordringerne henlægges indtægten, så vidt den kan tilstrække og da enkemanden erklærede at bebo gården herefter, som hans fæstebrev påbyder og tillige betale den øvrige gæld til enhver vedkommende og de samtlige med samme var fornøjet, blev han overladt boets formue, lovede at holde skifteretten klage og skadesløs, hvilket hermed bekræftes med vore hænders underskrift.⁴²¹

1192. SØREN POULSEN, født i Randers, døbt 7. september 1713. Gift med NN.

Børn:

1977. Margrete Øllegård Sorensdatter, døbt 6. november 1739.

Sr. Søren Poulsen var fraværende, da der i juli 1738 skulle holdes skifte efter hans far. Han var stadig på rejse, da skiftet blev genoptaget i august. Det blev derefter udsat flere gange, fordi han ikke var kommet hjem. Han har formodentlig været skipper, eller også har han som så mange unge Randerskøbmænd været på rejse for at lære at handle på udlandet. Hvad der siden skete med ham, hans kone og den lille datter vides ikke, men de er ikke nævnt i skiftet efter hans bror Christen, som døde uden livsarvinger i 1753.⁴²²

1194. ANDERS POULSEN BAY, født i Randers, døbt 29. august 1717, død sst. 26. november 1761.

Anders Poulsen Bay var rektor ved latinskolen i Randers, han efterlod sig ingen livsarvinger. Hans søskende, der døde før ham, havde ingen børn, så det blev hans næstsøskendebørn,

420. Ifølge Dallerup kirkebog er yngste datters navn Kirsten, alderen passer tilsyneladende.

421. LAV. Kalbygård skifteprotokol 1778 15/5. s. 140.

422. LAV. Randers bys skifteprotokol 1753 2/10, fol. 465.

der tog arv efter ham. "Velædle og højlerde hr. magister Andreas Poulsen Bay, forrige rektor i den latinske skole i Randers. Efter at bemeldte ved døden var afgangen den 26. november næst afvigte år (1761), blev hans efterladte stervbo samme dag af den gejstlige ret forseglet".

"Som arvinger i dette stervbo meldte sig først velædle sr. Søren Hansen, byfoged her i Randers, på sin hustru madame Anne Eggers vegne, for det andet meldte velbemeldte hr. byfogden, at magister Christen Brock, sognepræst for Als menighed, også er arving i dette stervbo, som og afgangne sr. Rasmus Brocks trede børn, nemlig en søn, navnlig Niels Brock,⁴²³ som opholder sig i København som borger og handelsmand der sammesteds, og en datter, navnlig Maren Brock, som er enke efter afgangne hr. skibskaptajn Niels Gram og endelig en datter Else Brock, som er i ægteskab med sr. Peder Finger i København borger og handelsmand sammesteds, hvilke trede sidstmeldte søskende arver deres salig mors lod, som var søskendebarn med afgangne rektor Poulsen, ligesom og forbemeldte sr. byfoged Hansens hustru og hr. Christen Brock ligeledes var den salig rektors søskendebørn på hans faders side, men på moderens side havde ingen meldt sig som arving, ej heller vidste skifte retten eller nogen nærværende, om nogen var til, eller hvor de sig opholdt".-

"Den salig mands gård, på denne bys store Vestergade beliggende, bestående af 10 fag hus to loft højt her til gaden, sidehuset 13 fag 2 loft højt, baghuset i gården 8 fag 2 loft højt, som er forsikret i den almindelige brandkasse for købstæderne for 960 rdl., vurderet for 600 rdl.". I et forseglet chatol med tre dragkisteskufter i sovekammeret var seks skeer, seks teskeer og en sukkertang af sølv, nogle knapper, et glaskrus med sølvlæg, en sølvkærde, sko- og knæspænder af sølv og en sølvdåse, som var forgyldt indeni. Sølvet blev vurderet til 21 rdl. 4 mark 8 sk. ellers var der nogle andre ting af metal og porcelæn, og der nævnes nogle mønter i en lille silkepung. Mellem papirer under skriveklappen fandtes en obligation og en lotteriseddel i det Københavnske Lotteris femte klasse nr. 13205, hvilket provsten tiltog sig for at erfare, om noget derefter stervboet kan komme til gode. I andre skuffer og gemmer var der flere andre obligationer med notater om betaling af afdrag og renter.

Klæder og linned, herunder også duge og servietter, blev nummereret op til nr. 98. Af sengetøj var der 20 numre. Registreringen omfatter desuden møbler, kobber, messing og andet i køkkenet og flere jernkakkellovne, og så var der bøger, mest af religiøst indhold, de fleste på latin og nogle på tysk og dansk, Saxo Gramaticus i ældste edition, Holbergs Danmarks riges historie i tre bind og Holbergs Natur- og Folkeret med flere. I alt 302 numre, hvoraf de sidste femten numre var bundter af bøger, så hvor mange der var i alt, ses ikke.

Skiftet blev udsat flere gange, blandt andet fordi der blev afholdt auktion over boets effekter, den indbragte lidt over 1212 rdl., som sammen med andre indtægter, der imellem en gevinst i lotteriet på 10 rdl. 3 mark, blev opgjort til 1519 rdl. 4 mark 6 sk., mens udgifterne var på i alt 1495 rdl. 2 mark 4 sk., så det var ikke særlig meget, der blev til fordeling mellem arvingerne.⁴²⁴

1195. CHRISTEN POULSEN, født i Randers, døbt 31. marts 1719, død sst., begravet 14. juni 1753.

Den 2. oktober 1753 blev der holdt skifte efter salig Christen Poulsen, hvortil registrering og vurdering på magister Anders Poulsens forlangende var blevet foretaget den 4. juni samme år. Arvingerne var, foruden magister Poulsen, en søster Maren Poulsdatter "flere arvinger havde den afdøde ikke". Christen Poulsen efterlod sig sengetøj, klæder og bøger, det hele var 37 rdl. 2 mark 5 sk. værd. Der var en apotekerregning fra den 4. januar og til den 31. maj på godt 10 rdl., og begravelsen, som broderen havde bekostet, beløb sig til over 49 rdl.,

423. Niels Brock, 1731-1802. Stiftede testamentarisk De Brockske Handelsskoler m.m

424. LAV. Støvring herreds gejstlige skifteprotokol 1762 25/1, fol. 596.



Den Danske Atlas, Randers by med broen over Gudenå set fra syd.

desuden var der andre krav til boet, så gælden blev på noget over 64 rdl. Skiftet sluttede med, at magister Poulsen af kærlighed til den afdøde tilbød at overtage hans efterladte effekter mod at svare til den til dato hæftende gæld, hvilket "jomfru Poulsen og hendes værge apoteker Skårup takkede ham for".⁴²⁵

1196. MAREN POULSDATTER, født i Randers, døbt 11. maj 1726, død efter 21. december 1756.

Maren Poulsdatter fik efter sin fars død i 1738 foruden sin arvepart en betydelig gave af sin stedmor Karen Sørensdatter Hofmann, bestående af nogle af denne afdødes fine klæder, et diamantsmykke, bestående af et kors med 27 små diamanter, og en guldring med en stor og otte små diamanter.

Karen Sørensdatter Hofmann havde endnu en steddatter Ide Nielsdatter, og til fordel for hende og Maren Poulsdatter oprettede hun i 1745 med kgl. tilladelse et testamente, efter hvilket Maren Poulsdatter forlods skulle have udbetalt 100 rdl., svarende til hvad Ide Nielsdatters bryllup havde kostet, resten skulle så deles ligeligt mellem Ide Nielsdatter på den ene og Maren Poulsdatter og hendes endnu i live værende to brødre på den anden side.

Testamentet og den kgl. bevilling findes indskrevet i skiftet efter Karen Sørensdatter, men her foruden var der et skøde, dateret den 21. december 1756. Skødet er udstedt til Maren Poulsdatter, og det indledes med en kort omtale af testamentet og fortsætter: "Så dog, da min tilstand og formue siden den tid er så mærkelig forringet, at jeg med balanceregning imellem min gæld og formue ser ingen overskud", og hun mente, at der af den grund ikke kunne blive nok til dækning af de udstemterede 100 rdl., som Maren Poulsdatter efter hendes død kunne nyde forlods." Jeg selv, der foruden formedelst alderdom og svaghed er

425. LAV. Randers bys skifteprotokol 1753 2/10, fol. 465.

blevet sengeliggende, så at jeg ikke længere kan bjerge det fornødne til livets ophold, noget mindre forstår noget købmandsskab og husnæring, så har jeg i den hellige Trefoldigheds navn af velberåd hu og utvungen med min antagne lavværge velfornemme Peder Knudsen Schmidt, for på nogen måde i min høje alderdom og svaghed at forskaffe mig den så højt fornødne livsophold og forplejning og skikkelig begravelse efter min død, efter den kærlige forsikring til min steddatter Maren Poulsdatter, som nu, næst Gud i himlen, er den eneste, jeg kan vente nogen hjælp og redning af, besluttet at skøde og afhænde, ligesom jeg hermed skøder og afhænder bemeldte min steddatter Maren Poulsdatter min iboende gård med alle sine tilhørende herligheder og rettighed såvel som og al min ejendom, rørlig og urørlig, da hun derimod forpligter sig at betale al min gæld, vis og uvis osv.”-

Det godkendte skifteretten imidlertid ikke trods rektor Anders Poulsens forsikring om, at når der ikke var blevet anmeldt nogen gæld, så var det netop, fordi Maren Poulsdatter havde lovet at betale enhver sit. Ide Nielsdatters to børns formynder ville også have skiftet foretaget på lovformelig vis. Det skete så med det resultat, at gården, som var 700 rdl. værd, sammen med løsøret blev vurderet til i alt 931 rdl. Gælden var imidlertid på lidt mere end 1048 rdl., så resultatet blev, at børnenes formynder trak sig, og “rektor Poulsen erklærede ligesom tilforn, at han tillige med sin myndling og eneste søster fandt sig i kraft af foranførte skøde såvel skyldig som villig til at betale enhver hans salig stedmoders lovformelige kreditors krav, og som han håbede og var forsikret, at ikke nogen flere end foranførte kreditorer skulle findes, så erklærede han formedelst, at uagtet gælden overløber boets masse, ville han såvel som hans søster af kærlighed til deres salig stedmor indtræde i gælden og holde enhver skadesløs”.⁴²⁶

1197. ANDREAS ANDREASEN MORLAND, født i Aurdal 1727, antagelig død i Ål. Gift 20. oktober 1755 i Ål med Birgit Halvorsdatter.⁴²⁷

Børn:

- < 1978. Andreas Andreasen Morland, døbt 20. oktober 1755.
- 1979. Bendix Timoteus Andreasen Morland, døbt 26. december 1756.
- 1980. Sønev Andreasdatter Morland, døbt 10. januar 1762.
- 1981. Ole Andreasen Morland, døbt 6. september 1769.

1198. MARIA MAGDALENA ANDREASDATTER MORLAND, født i Aurdal 1728, antagelig død sst. Gift 24. april 1754 i Aurdal med Niels Helgesen Ellingbøe.

Børn:

- 1982. Andreas Nielsen, døbt 25. juli 1728.
- < 1983. Kirsten Nielsdatter, døbt 1. januar 1756.
- 1984. Maria Magdalena Nielsdatter, døbt 14. november 1757.
- 1985. Helge Nielsen, døbt 8. april 1759.
- 1986. Dorthea Nielsdatter, døbt efter maj 1761.
- < 1987. Magdalena Nielsdatter, døbt 16. januar 1763.
- 1988. Sophia Nielsdatter, døbt 16. juni 1756.

1199. HEDEVIG FREDRICA ANDREASDATTER MORLAND, født i Aurdal, døbt 3. oktober 1732, død efter 1801. Trolovet i Aurdal 13. december 1753, gift i 17. juni i Vang med Ole Engelbretsen Qvale også kaldt Lund, født i Vang.

426. LAV. Randers bys skifteprotokol, fol. 635, og skøde-panteprotokol 1757 18/3, fol. 382.

427. Oplysning om Morland Slægt modtaget fra Torkil Lier og er i vidt omfang efterfølgende blevet undersøgt i kirkebøgerne.

Børn

- 1989. Engelbret Olsen, født omtrent 1754.
- < 1990. Gertrud Olesdatter, døbt 21. juli 1755 i Aurdal.
- 1991. Magdalene Olesdatter, født omtrent 1759.
- 1992. Randi Olesdatter, født omtrent 1763.
- < 1993. Andreas Olsen Morland, døbt 6. december 1767 i Vang.
- 1994. Randi Olsdatter, døbt 29. september 1770 i Vang.

Ved trolovelsen i Aurdal havde Hedvig Frederica Andreasdatter Morlands mand Ole Engelbrechtsen tilnavnet Qvale, men da datteren Gertrud blev døbt i 1755 var hans tilnavn Lund.

1200. SOPHIA ANDREASDATTER MORLAND, født i Aurdal, døbt 7. marts 1734, død sst., begravet 7. oktober 1763 i Aurdal. Gift sst. 1. januar 1755 med Hans Christoffersen Bang, født 1701, begravet 18. februar 1758 i Aurdal.

Børn:

- 1995. Helga Maria Hansdatter, døbt 11. oktober 1755.
- 1996. Andreas Hansen Bang, døbt i november 1756.

1203. INGER MARIA MORLAND, født i Aurdal, døbt 7. februar 1740. Gift 6. juli 1768. i Aurdal med Guldbrand Eriksen.

Børn:

- 1997. Erik Guldbrandsen, døbt 3. september 1769.
- 1998. Maria Guldbrandsdatter, døbt 18. december 1774.
- 1999. Ole Guldbrandsen, døbt 6. juli 1777.

1204. ANNE MARGRETE ANDREASDATTER MORLAND, født i Aurdal, døbt 13. januar 1743, død sst. december 1800. Gift 1. 2. juli 1753 i Aurdal med Ole Helgesen Onstad, født 1727, begravet 21. december 1772 i Aurdal. Gift 2. 29. december 1773 i Aurdal med Ole Olsen Onstad, født i Aurdal, døbt 21. juli 1751.

Børn i første ægteskab:

- 2000. Anne Olesdatter Onstad, døbt 16. januar 1764.
- < 2001. Maria Margrete Olesdatter Onstad, døbt 17. november 1765.
- 2002. Anne Olesdatter Onstad, døbt 23. august 1767.
- 2003. Ragnhild Olesdatter Onstad, døbt 25. december 1768.
- < 2004. Helge Olsen Onstad, døbt 20. oktober 1771.

Børn i andet ægteskab:

- < 2005. Guri Olesdatter Onstad, døbt 25. september 1774.
- 2006. Berte Olesdatter Onstad, døbt 7. juli 1776.
- < 2007. Sofie Olesdatter Onstad, født omtrent 1778.
- 2008. Ole Olsen Onstad, døbt 20. februar 1780.
- 2009. Anne Olesdatter Onstad, døbt 25. december 1781.
- 2010. Andrea Olsen Onstad, døbt 25. december 1783.
- < 2011. Andreas Olsen Onstad, døbt 17. september 1786.

1208. MARIA MAGDALENE MORLAND, født i Esbønderup. Gift med Lars Nielsen, født 1752.

Ifølge folketællingen 1787 var (Maria) Magdalene Morland 36 år, og gift første gang. Hendes Mand Lars Nielsen var nationalsoldat, husmand, gift anden gang og havde to døtre af sit første ægteskab. Anne på 11 år og Karen på 6 år. Familien boede i Hald i Torup sogn.

1209. GERTRUD ANDREA MORLAND, født i Esbønderup, døbt 19. maj 1755. Gift 26. juni 1791 i Torup med Lars Sørensen.

Gertrud Andrea Morland var ifølge folketællingen 1801 45 år og gift første gang. Hendes mand Lars Sørensen var skrædder og jordløs husmand, 71 år og i sit andet ægteskab. Deres datter Maren var 9 år. Familien boede i Torupmagle.

1213. KAREN BARFOED, født 25. april 1757 Nislevgård, død 30. oktober 1776 på Frederiks hospital i København.⁴²⁸

1214. IDA AMALIE BARFOED, født 13. juni 1759 Nislevgård, død i Vilsted 14. maj 1787. Gift 13. juli 1766 med Tomas Eriksen Hvass, født i Søndbjerg 12. marts 1741, død i Vilsted 26. december 1816.

Ida Amalie Barfoeds mand Tomas Eriksen Hvass, var sognepræst til Vilsted og Vindblæs.⁴²⁸

1215. JENS BARFOED, født 14. november 1760 Nislevgård, død på Gjeddesdal 5. juni 1797.

Jens Barfoed blev forvalter hos sin morbror justitsråd Michael Wulff Giøe, som ejede Gjeddesdal.⁴²⁸

1216. MARCUS GIØE BARFOED, født 24. september 1765, død 11. oktober 1833.

Marcus Giøe Barfoed blev skriverkarl hos sin morbror Justitsråd Giøe. Han skal have drevet handel, men levede senere i trange kår i Vordingborg. Han blev indlagt på den Andresenske legat på Præstø amts sygehus i Næstved, hvor han døde som pensionist.⁴²⁸

1217. ANDREAS BARFOED, født 29. maj 1769 Uggerslevgård, død til søs 18. april 1789. Andreas Barfoed avancerede til tredje styrmand på skibet 'Geheimeråd Schack', og dér døde han.⁴²⁸

1218. IDE AMALIE BARFOED, døbt 29. januar 1761 i Fodby, død i Roskilde 21. september 1833.

Ide Amalie Barfoed var i flere år i huset hos sin slægtning provst Giøe i Høje Tåstrup.⁴²⁹

1219. VIBEKE ANNE BARFOED, døbt 9. november 1762 i Fodby, død i Århus 9. april 1837.

Vibeke Anne Barfoed boede i en årrække hos sin søster Karen Morland Barfoed i Århus.⁴²⁸

1220. KAREN MORLAND BARFOED, døbt 7. marts 1764 i Vallensved, død i Århus 29. oktober 1840. Gift 29. august 1781 i Roskilde med Niels Kirchmore Bechmann, født 26. januar 1753 på Læsø, død 9. april 1816 i Århus.

Karen Morlands Barfoeds mand var sognepræst og senere stiftprovst ved Århus domkirke.⁴²⁸

1221. MAREN HEGELUND BARFOED, døbt 30. september 1765 i Vallensved, død i Roskilde 17. februar 1825. Gift 21. december 1801 i Roskilde med Henrik Christian Møller, født 24. august 1771 på Kongskilde mølle. død 19. februar 1839 i Roskilde.

Maren Hegelund Barfoeds mand var virkelig justitsråd, borgmester og byfoged i Roskilde.⁴²⁸

428. Jørgen H. Barfod Nitten Generationer, slægten Barfod-Barfoed. Kbh. 1960. s. 90-91.

1222. LAURITS ANDERSEN MELDGÅRD, født i Resendal i Gødvad sogn omtrent 1695, død sst. før 1771. Gift med Ellen Sørensdatter, født i Sejling, døbt 1. september 1698.

Børn:

- < 2012. Kirstine Marie Lauritsdatter født omtrent 1718.
- < 2013. Anne Lauritsdatter født omtrent 1720.
- 2014. Søren Lauritsen.
- < 2015. Inger Lauritsdatter født omtrent 1724.
- < 2016. Anne Kirstine Lauritsdatter født omtrent 1728.
- < 2017. Karen Lauritsdatter født omtrent 1730.
- < 2018. Maren Lauritsdatter født omtrent 1732.
- < 2019. Anders Lauritsen født omtrent 1740.

Laurits Andersen Meldgård var selvejer i Resendal i Gødvad sogn. Hans hustru Ellen Sørensdatter, der også var en af Peder Pedersens efterkommere, var datter af ung Søren Tøgersen og Anne Tomasdatter. Selvom der hverken er kirkebog eller skifter bevaret, hvori man kan søge efter deres efterkommere, så har det været muligt at finde frem til dem blandt andet ved, at de kom som faddere hos hinanden på steder, hvor der er kirkebog.

Det kan her være på sin plads at gøre rede for, at Ellen Sørensdatter var datter af ung Søren Tøgersen og ikke af hendes mors tredje mand Søren Christensen Basse, som nogle mener. For det første fik Søren Christensen Basse ikke døbt nogen børn i Sejling ved navn Ellen, og for det andet, hvis de skulle have fået døbt en datter Ellen i Gødvad, så ville hun havde været døbt tidligst 1704, i så fald skulle hun have være omkring fjorten år gammel, da hun fik sit første barn. Desuden fik Ellen Sørensdatter ikke alene opkaldt både sin mor og svigermor, men også sin fars første kone Inger Poulsdatter.

Da Søren Christensen Basses søn Tomas Sørensen Basse i 1749 ville sælge sit hus i Gødvad på auktion, var det ikke blevet lovbudt til slægten, så før det blev skødet til anden side, meldte hans søster Maren Sørensdatter og dennes mand skovfoged Anders Sørensen sig efter samfrænders aftale som købere, og det fremhæves, at hans kone Maren Sørensdatter var Tomas Sørensens kødelige søster, som derfor havde forkøbsret, og de måtte betale den sum, som allerede var blevet budt af Christen Nielsen i Gødvad.

Imidlertid beholdt Anders Sørensen og Maren Sørensdatter ikke huset, selvom han havde fået bevilling til at drive kro, men solgte den 1751 videre til Ellen Sørensdatter og Laurits Andersen Meldgård. Man kan få mistanke om, at de ville have købt i første omgang, men at de ikke ville byde mere end Christen Nielsen havde budt, og da det ikke var Ellen Sørensdatters fædrene gods, men kun hendes halvsøskendes kunne hun ikke gå i købers sted, men hendes halvsøster Maren Sørensdatter kunne.⁴²⁹

Foruden Resendal havde Laurits Andersen Meldgård en ejendom i Sejling, som han havde arvet efter sin mors halvbror Niels Worm Lauritsen, som døde ugift i 1736. Den gård solgte Laurits Andersen Meldgård i 1741 til Christian Fischer:

“Jeg underskrevne Laurits Andersen boende i Resendal kender og her med vitterlig gør, at jeg tillige med min hustru Ellen Sørensdatter og med hendes vilje har solgt, skødet og afhændet, som jeg og her med sælger, skøder og aldeles afhænder fra os og vores arvinger, fødte og ufødte, til velbårne Christian Fischer, herre til Vinderslevgård etc., og hans arvinger min andel og tilhørende part af den gård i Sejling sogn og by, som Hans Christensen forhen beboede. Hvilken gårds hartkorn efter ny matrikel er i alt 3 td. 5 skp. 3 fjr. 2 1/2 alb. Item min andel skovpart hartkorn 2/3 fjr., som mig ved skifteretten efter afgangne Niels Worm på Vester Kejlstrup ved skifteslutning af dato 13. februar 1737 er tilfalden og extraderet.

429. LAV. Lysgård- Hids herreds justitsprotokol 1749 18/8, fol. 27, 1751 13/10. 20/12, fol. 194.

Hvilken forskrevne min andel partsgård ejendom med al dens rette tilliggende udi by, mark, eng, skov, fægang, tørvegrøft og lyngslet, inden og uden markskel, alt som de nu tilligger og af arilds tid tilligget har, og de med rette tilligge bør, bemeldte velædle Christian Fischer og hans arvinger må og skal nyde, bruge og beholde til evindelig arv og ejendom, og kendes jeg, min hustru eller mine arvinger aldeles ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til eller udi fornævnte gårdspart, men hermed for mig, min hustru og mine arvinger tilstår, fri frelser og fuld hjemler forbemeldte velædle Christian Fischer og hans arvinger fornævnte gårdspart, som han derfor til mig har erlagt og betalt købesummen et hundrede rigsdaler kurant, og dersom imod forhåbning skete, noget af dette, jeg ham hermed solgt og skødet haver, skulle formedelst min vanhjemmels brøst blive velbårne Christian Fischer eller arvinger ved nogen retmæssig lov og dom fravunden, da bepligter jeg mig, min hustru eller vores arvinger, at igen give og erlægge forbemeldte købesumma et hundrede rigsdaler til mer bemeldte velbårne Christian Fischer eller hans arvinger, så han og hans arvinger, af mig og mine arvinger udi slig tilfælde forberørte købesum, skal være og blive uden skade og skadesløs holden i alle måder. Til bekræftelse under min og hustrus egen hånd og segl, og til ydermere forsikring og stadfæstelse har vi venligen ombudet provsten velærværdige hr. Niels Hurtigkarl i Grønbæk og Jochum Lime på Allinggård med os til vitterlighed at ville underskrive og forsegle. Resendal den 10. juni 1741.⁴³⁰

1223. PETER LORENTS NØRHOLM, født i Gødvad 13. februar 1699, død på Christiansø, begravet 20. juni 1770. Gift 1. med Anna Jacobsdatter Friis, død i Dalsgård præstegård, begravet 7. april 1727 i Tårup. Gift 2. i Viborg Gråbrødre kirke 30. januar 1728 med Ursula Margrete Lindorf, død i København, begravet 1. april 1734. Gift 3. med Dorte Pedersdatter født omtrent 1678, død i Dalsgård præstegård, begravet 14. juli 1739 i Tårup. Gift 4. med Johanne Borneck.

Barn født udenfor ægteskab:

2020. Iver (mor Mette Iversdatter fra Gødvad)

Peiter Nørholm, som han kaldte sig, blev student fra Århus og immatrikuleret på universitetet 1719. bachelor 1720 og kaldet til sognepræst i Tårup og Kvols, et kald han blev fradømt i 1744. Førend det skete, blev der ført lange og vidtløftige retssager imod ham, og af dem fremgår det, at han havde både forsømt sit arbejde som præst, havde drukket, sviret og levet usømmeligt.

Hans anden hustru Ursula Margrete Lindorf rejste fra ham og døde i København. Efter hende blev der alligevel holdt skifte i Dalsgård præstegård den 17. januar 1735 med registrering og vurdering for det tilfælde, at der kunne blive noget tilovers til deling mellem Peiter Nørholm og hendes børn af et tidligere ægteskab.

Registreringen begyndte med et brunt skab, som ikke tilhørte boet, dernæst et lille bord og seks stole med lærredsovertræk, et lille spejl med sort ramme, en jernbilæggerovn med en aparte forside som en vindovn med tilhørende stenter, en tinthepotte og to porcelæns-kopper. I et lille kammer var en stokseng af egetræ med sengetøj. I et mindre kammer var en stavtønde, et bord, en lille jernplade, som var indmuret i skorstenen og to duge.

I køkkenet var der to messingkedler, en jerngryde med et stort skår i, en lystestage, to tinfade og 4 tintallerkener, en saltsirkel, et lille messing fyrfad, et bradspid, en ildtang, en kiste, et langt bord, to gamle taburetter, et hakkebræt, en bænkekiste af fyrretræ, en gammel jernplade, et bryggekar og nogle andre kar og baljer, pigens og karlens senge med sengetøj, den sidste stod på loftet. I gården fandtes intet uden en sorthjelmet ko på 12 år, et kurve

430. LAV. Vinderslevgård diverse papirer, nr. 37.

afsæt med jernbeslag og en hakkelseskiste. Det hele var kun 30 rdl. 2 mark 2 sk. værd.

Peiter Nørholm blev derefter spurgt, om der var rede penge, ting af guld eller sølv, hvortil han svarede nej. Han blev også spurgt, om han var ejer af nogen ejendom eller jordegods noget steds, hvortil han svarede, at i tingsvidnet, udstedt fra den kombinerede ret på Holmen i København efter hans hustrus død, påvises, at hun havde efterladt sig hus og indbo på Sjælland, hvilket hendes svigersøn efter hendes død ved auktion på egen frihed skal have gjort sig rådig, videre ejendom vidste han ikke hans bo at være tilhørende, men at hans salig kone nogle gange talte om et begravelsessted i søndre sogns kirke i Viborg, som hende skulle være tilhørende, og at det havde kostet 70 rdl. i indkøb, skødet derpå forkom hende i ildebranden efter hendes sigelse.

Derefter blev han spurgt, om der var nogen tilgodehavender, der imellem om forpagteren skyldte ham noget, dertil svarede han, at han ikke vidste, om der kunne være lidt på en afregning med en mand i Viborg, men at forpagteren havde måtte reservere penge til at betale for hans gæld til kaptajn Trolle. På forespørgsel om bortskyldig gæld, så ville han gerne have, at skifteforvalteren med en proklama ville indkalde hans kreditorer, og til en yderligere sikring begæredes den salig kones arvinger indstævnet, for han agtede at fragå arv og gæld.

Provsten ville nok besørge den proklama på behørigt steder, hvis hr. Nørholm ville forsikre ham om bekostningen derpå, da hans boes beholdning syntes at blive ganske ringe, og hvad angik frasigelse af arv og gæld, da mente han, at det ikke var ganske lovligt, for noget sådant var for enker og børn, men ikke for mand eller broder. Endvidere skulle han svare til det registrerede.

Indboet blev solgt på auktion, og den endelige boopgørelse viser, at der også var udgifter for oven omtalte proklama både ved Viborg landsting og Sjællands ting. Omkostningerne blev på 18 rdl. 2 mark 8 sk., som blev taget af boets beholdning, så der blev 14 rdl. 13 sk. tilovers. Der var dog lidt indtægt fra salg af gravstedet i Viborg, men ganske som provsten havde sagt, så kunne Peiter Nørholm ikke gå fra arv og gæld, og han skyldte flere penge væk, blandt andet havde pigen Lisbeth Pedersdatter sin løn til gode, og der var også en obligation, som med renter var på 147 rdl. 1 mark 10 sk., og da der på ingen måde var dækning til betaling af gælden, "så får hr. Nørholm være i kreditors minde, hvortil sr. Bregenholt vel formilder sin ret med billighed og kristen medlidenhed, hvad øvrige kreditorer angår, der sig her i retten angivet har med deres fordringer, da siden her er intet for dem på Sjælland eller andre steder, tager hans majestæts lov hr. Nørholm fri for det, som dér uden hans vilje og minde er sket, og skulle ellers opdages videre obligationer eller regnskaber på hende hæftende, får de tage skade for hjemgæld, at de ikke efter lovlig proklamation betids har indfundet sig i stervboet."⁴³¹

Hans sognebørn og de omliggende sognes præster havde flere gange klaget over, at han ikke passede sit embede, så andre præster ofte måtte vikariere for ham, fordi han ved idelige rejser til Vester Kejlstrup i Århus stift 5 a 6 mil fra sit embede, var borte uden tilladelse fra sin foresatte, og hvor han havde opholdt sig, ikke kun nogle dage, men ofte 1,2,3 ja vel 5 uger, og derved havde forsømt sine menigheder især med at betjene de syge, så de måtte søge andre præster, som han ikke havde aftalt noget med før hans afrejse.

"Ja! da han en bededag kom til kirken, sagde han til folk, I får at gå hjem og synge en salme og en bøn, thi jeg har ikke stunder at prædike, og så var han med det samme rejst fra kirken til Kejlstrup". Han havde også forsømt en aftalt brudevielse, og "er blevet borte fra kirken, så brudefolkene, som ved kirken var mødt, med uforrettet sag måtte rejse tilbage".⁴³²

I skriftestolen havde han misbrugt skriftemålet med ilde tiltale, som "djævelen skal partere Eder både mand og kone", hvad vidnerne dog kun havde hørt snak om. Han havde også

431. LAV. Fjends herreds gejstlige skifteprotokol.

432. LAV. Fjends herreds landemodeprotokol: Anklageskriftets punkt 1. til 4., fol. 103.

haft to tater til hemmeligt skriftemål, og havde haft to fremmede til åbenbart skriftemål, da kvindemennesket var frugtsommelig.

Han havde imod forordningen taget konfirmanderne til alters, samme dag de blev konfirmeret, og han havde brugt slemme eder, "som var gemenligen disse, at hr Nørholm slog sig på sit bryst og sagde, djæveln partere mig, djæveln støde min sjæl ned i helvede, djæveln brække min hals, gid jeg synker ned i helvede, gid jeg bliver en djævel og så videre, som adskillige af vidnerne forklarer"⁴³³.

Det førte til sidst til flere retslige undersøgelser og forhør dels ved den gejstlige ret i Viborg og dels ved Fjends-Nørlyng og Lysgård- Hids herreds ting. Sagerne begyndte, mens han var gift med Ursula Margrete Lindorf, som han "trakterede ilde, til hun drog fra ham og kom ej mere til ham. Provsteretten havde i 1728 formanet og befalet ham at tage sin hustru til sig igen, men det var ikke blevet efterkommet.

Hans opførsel overfor den fjerde kone Johanne Borneck var om muligt endnu værre. Han "overfaldt hende mange gange med skældsord, hug og slag, havde slået hende blå i ansigtet og på armen og nappede hende, så hun var gul og blå, havde jaget hende i bryggeret, og (hun) måtte sidde der hele natten, og havde jaget hende ind i ovnen, og ligeså i kælderen, mens han bandt døren til for kammeret, hvor pigen Lisbeth Pedersdatter var inde hos ham, efter vidnernes udsagn for at afklæde ham i hans drukkenskab, og han havde haft bedre omgængelse med hende end med sin kone."⁴³⁴

I forbindelse med sagerne imod ham, havde han ved at drikke folk fulde, fået deres underskrift på skriftlige vidnesbyrd, som han selv havde forfattet, og de pågældende vidnede senere, at de ikke havde vidst, hvad de skrev under på.⁴³⁵

Prokuratoren fra Viborg, der var blevet sat til at undersøge baggrunden for de rygter, der gik om hans levned, fik ved de allerede nævnte herredsting afhørt vidner, som kunne belyse Peiter Nørholms forhold. Han havde overfaldet Anders Nielsen fra Gødvad, da han engang havde lejet ham til at køre fra Vester Kejlstrup til Dalsgård præstegård. Overfaldet var sket, fordi karlen ikke uden at få betaling ville tage noget rug med tilbage til hans bror hr. Jacob Nørholm i Gødvad.

Et vidne berettede, at da Anders Nielsen værgede for sig, havde han ramt præstens næse, så den blødte, og denne tog piskan fra ham, slog ham til jorden og fortsatte med at slå på ham med piskeskafet, det var mange slag, og hr. Peiter havde slået til af alle kræfter. Vidnet fortalte videre, at præsten havde sagt "jeg skal række og strække dig for mine fødder, hvis du ej betaler mig igen de penge, jeg har givet dig", og Anders Nielsen havde svaret, at han ikke havde fået andre penge end dem, han havde fået i vognleje.

Det endte med, at Anders Nielsen havde held til at læsse sækkene af, som præstens karle havde anbragt i hans vogn, hvorefter han kørte. Da det blev opdaget, satte præstens karle efter ham, passede ham op, og holdt hestene ved tømme, mens de igen løftede sækkene over på vognen.⁴³⁶

Peiter Nørholm havde hengivet sig i drukkenskab og ladet andre folk se det juleaften 1742 og hellig tre kongers aften der efter. Han havde også været efter degnen i hans eget hus, hvor han var kommet ind med syv andre bevæbnede med en soprygle, en plejlslagel og en tyremire, men da havde degnen skjult sig. Så havde hr. Peiter sagt til degnens kone, at havde degnen været hjemme, skulle han have haft hug.⁴³⁷

433. LAV. Fjends herreds landemodeprotokol, endelig dom med begrundelser, punkt 2., fol. 111.

434. LAV. Fjends herreds landemodeprotokol, endelig dom med begrundelser, punkt 6., fol. 111.

435. LAV. Fjends herreds landemodeprotokol, endelig dom med begrundelser, punkt 4., fol.111.

436. LAV. Lysgård-Hids herreders tingbog 1742 5/2, fol. 413.

437. LAV. Fjends herreds landemodeprotokol, endelig dom, fol. 110.

Hr. Peiter havde overfaldet sin egen mor med skældsord og banden, skubbet hende ud af døren og sparket hende, fordi hun havde skændt på pigen Lisbeth, kun et vidne havde overværet det, mens de fleste havde hørt det fortalt, mest af moderen selv.⁴³⁸

Den værste anklage mod Peiter Nørholm var dog nok, at han havde gjort sin tjenestepige Mette Iversdatter fra Gødvad gravid, havde givet hende 3 rdl. og en gammel dyne og overtalt hende til at rejse til Sjælland og fortie, at han var hendes barnefar.

Det lykkedes for prokuratøren at få overtalt hende og hendes søster til at møde i retten og fortælle om hele hændelsesforløbet, og der blev indhentet oplysninger fra det sogn, hvor hun havde født sit barn. Hun havde trods sit tavshedslofte betroet sig til sin søster, som nogle år efter hendes bortrejse tog til Sjælland, fandt hende og overtalte hende til at rejse hjem til Gødvad. I første omgang havde hun udlagt en tjenestekarl hos præsten som barnefar, men han havde aldrig haft en karl af det navn i sin tjeneste.⁴³⁹

Efter alle disse udsagn var der selvfølgelig ikke nogen tvivl om udfaldet af sagen. Peiter Lorents Nørholm blev dømt fra sit embede. Han døde på Christiansø noget over 60 år gammel. Hvordan det gik med hans og Mette Iversdatters søn, vides ikke.

1224. ANNE JENSDATTER NØRHOLM, født i Gødvad, død i Randers 9. november 1738. Gift med Hans Hansen Carø, død i Randers.

Barn:

2021. Amalie Hansdatter, født i november 1738

Anne Jensdatter Nørholms mand var købmand i Randers Hans Hansen Carø 2. hustru. Hun døde i barselsseng, og der blev holdt skifte efter hende 30 dage efter hendes død den 9. december 1738 mellem enkemanden og den kun 5 uger gammel datter Amalie Hansdatter Carø. Købmandsgården, som lå på Vestergade mellem postmester Knudsens og Terkild Clemendsens iboende gårde, blev vurderet til 450 rdl. og syv jernkakkellovne i gårdens værelser til 56 rdl. Sølvtoj blev under et vurderet efter de 200 lod, det vejede, til 100 rdl. og af guld var der et lod til 8 rdl.

Listen over indboet indledes med et spejl i forgyldt ramme, det blev vurderet til 8 rdl. mens tre grønne og to rødmaledede kister i alt blev vurderet til 30 rdl., to dragkister til 10 rdl. Møblerne bestod ellers af et klædeskab, fem små skabe, flere slagborde, bænke, forskellige slags stole, tabuletter og senge, tolv små skilderier og tegninger og forskelligt husgeråd af træ.

Der var en hel del tinservice og kobberkedler af forskellig slags. Gryderne, en morter med støder og et strygejern var af malm. Der var kedler af messing og en del køkkentøj var af jern og blik. Tekopper og spølkummer, krus, tallerkener og fade var af stentøj.

Sengetøjet bestod af 13 bolster underdyner, 8 bolster olmerdugs og katuns overdyner og yderligere 26 bolster olmerdugs og katuns hovedpuder. Af linned var der duge, servietter, lagner og pudevær samt tre par gardiner med kapper af netteldug, to par af bomuld og to par af lærred. Den afdødes gang og linklæder blev stykvis eftersat, bestående af nogle få stykker såsom kjoler, skørter, cantusser og en kåbe, samt linklæder og vurderet til 135 rdl. 2 mark.

Også kramvarerne er nedskrevet helt summarisk, og det ser ud til, at Hans Carø handlede med hamp, hør, blår, lidt isenkram og nogle vævede stoffer nemlig ry, multum og bay m.m. Varerne blev vurderet til 419 rdl. 2 mark. Hertil kom en del udestående fordringer, så boets samlede formue blev på 2508 rdl. 5 mark 14 sk. Den bortskyldige gæld udgjorde dog 2244 rdl. 5 mark 14 sk.

438. LAV. Fjends herreds landemodeprotokol, endelig dom med begrundelser, punkt 5., fol. 111.

439. LAV. Fjends herreds landemodeprotokol, endelig dom med begrundelser, punkt 8., fol. 112.

Lysgård-Hids herreders tingbog 1743 26/8, fol.47-51 inkl.

“Hertil kom skiftets bekostning, som indtil videre udsættes, efterdi enkemanden sr. Hans Carø tilkendegav, at formedelst skiftet efter hans salig svigerfar afgangne hr. Jens Nørholm i Gødvad ej endnu er sluttet, og det altså endnu er ubekendt, om dets udfald og slutning for dette stervbo noget til indtægt måtte være at anføre og beregne”. Skiftets endelige slutning blev derefter udsat, til skiftet efter svigerfaderen var afgjort i midten af april det efterfølgende år, men yderligere udsat til 16. juni 1739, hvor det viste sig, at der var endnu en gældspost på 20 rdl., så den bortskyldige gæld og skifteomkostningerne i alt beløb sig til 2273 rdl. 4 mark 10 sk. Der blev således 235 rdl 1 mark 4 sk. til deling mellem far og datter. Den lille piges arvepart blev faderen forhøjet med 42 rdl 2 mark 6 sk. så hendes kapital kunne blive 160 rdl.⁴⁴⁰

1225. CHRISTINE CATHRINE JENSDATTER NØRHOLM, født i Gødvad omtrent 1700. Gift 1. med Josef Brinckman, født 1690, død i Randers 18. december, begravet 28. december 1742. Gift 2. 25. januar 1743 med Frederik Johan Valentin Dauw, død i Randers 28. maj 1750.

Børn i andet ægteskab:

2022. Jacob Josef Mikael Dauw født omtrent 1745.

2023. Frederica Birgitte Dauw født omtrent 1748.

Begge Christine Cathrine Nørholms mænd var hospitalspræster ved Randers hospital. Hendes første mand Josef Brinckman blev student fra Roskilde 1713 og læste siden på Københavns universitet og tog bachelaurus 1719.⁴⁴¹ Han døde mellem “9 og 10 slet” den 18. december 1742, og skiftet blev holdt det følgende år den 16. januar. Til stede var enken og hendes lavværge Hans Carø samt toldkontrollør i Hadsund Niels Jørgensen, som var morbror til den afdødes søn af første ægteskab med Karen Lassen.

Josef Brinckman havde flere præstekjortler, en sort klædes kjole med vest og bukser, en kontorkjortel, en af hans slåbrokker havde sølvhager. Af andet tøj skal nævnes en engelsk hat med for, en fløjels kasket, en bonnette, to parykker og et spanskrør med sølvbeslag. Mellem linnedet var der pibede præstekraver og bladkraver m.m. En kappe af blåt klæde havde sølvhager. Hans klæder blev i alt vurderet til 41 rdl. 5 sk. I et skab var der en del værdier i form af mønter, og her lå et “lidet stykke guld og otte specier udi en konvolut, hvorpå stod tegnet med den salig mands egen hånd, dette indlagte er min kæreste Christine Cathrine Nørholms fæstensgave”, - og den blev straks givet til enken. I skabet var desuden et par guldknapper, 16 sølvknapper, en skål på 55½ lod, otte skeer, og uden for skabet fire skeer, en tepotte med fad, som vejede 20 lod, et kruslåg, en thedåse, 7 teskeer, en sukkerklemme, en snustobaksdåse og en signet. En af kobberkedlerne var en brændevinskedel med tilbehør, og foruden den var der flere kedler, potter, fyrfade m.m. af kobber og messing.

Det var i det hele taget et veludstyret hjem, og der var ikke mindst mange bøger inddelt efter størrelsen, mellem 31 i folioformat var der blandt andre Christian den Tredjes og Christian den Fjerdes bibler, Cammararii Herbarium og en del ligprædikener. 73 bøger var i kvartoformat, mellem dem et græsk-latinsk leksikon, en engelsk bibel, Christian den Fjerdes danske lovbog, dansk husholdningsbog, et fransk-tysk leksikon, Simon Pauli: Flora Danica i hele to eksemplarer, Holbergs kirkehistorie, den gamle norske lov, Helts Anvendelig Havelyst, et manifest imod Sverige, adskillige religiøse bøger og endnu flere ligprædikener. I oktavformat var der 63 numre, imellem dem ordbøger, en fransk og en tysk grammatik, Konstantinopels historie, Peder Pårsets rejse, hr. Hans Egedes Grønlands beskrivelse, Jens

440. LAV. Randers bys skifteprotokol 9/12 1738, fol. 581.

441. S. Friis Petersen: Københavns Universitets matrikel 2.

Munches beskrivelse over Grønland, religiøse bøger og ligprædikener. Mellem 28 bøger i duodecimofomat Seneca tragicus, en ingeniørbog, en dansk komedie, Christian den Andens historie, en bog om trigonometri, Julius Cæsar, Ciceronis officia og sammes epistola, de sidste numre i dette format endog i bundter.⁴⁴²

Christine Nørholms anden mand Frederik Johan Valentin Dauw var enkemand, da de blev gift. Da han døde, efterlod han sig to døtre af første ægteskab, og to børn, som han havde fået i ægteskabet med Christine Nørholm, nemlig en søn Jacob Josef Michael Dauw, som var 8 år og en datter Friderica Birgitta Dauw, som var to år gammel. Boets løsøre blev solgt på auktion og efter fradrag af forskellige udgifter, gæld m.m. blev der 200 rdl. 1 mark 14 sk. til deling mellem arvingerne.⁴⁴³

1227. LAURITS CHRISTOFFER FISCHER, født i Øster Kejlstrup omtrent 1710, død i Ballum 22. april, begravet 1. maj 1764. Gift 1. i Ballum 9. januar 1752 med Helene Marie Thomsens, født omtrent 1730, død i Ballum, begravet 9. januar 1755. Gift 2. med Christina Benedicta Fischers.

Børn i andet ægteskab:

2024. Ulrikka Fischer, døbt 21. november 1756.

2025. Charlotte Amalia Fischer, døbt 11. juni 1758.

2026. Christian Fischer, døbt 17. februar 1760.

Om Laurits Christoffer Fischer og hans to hustruer er der udelukkende fundet kirkebogs-optegnelser: "1752 den 9. januar kopuleret birkedommer Lars Christoffer Fischer og jomfru Helena Maria Thomsens af Vesterende". Og i 1755 "birkefogdens kæreste Helena Maria Fischers af Vesterende blev nedsat i hendes hvile og sovekammer torsdag den 9. januar, død natten mellem 1. og 2. hujus i hendes alder 25 år mindre 6 måneder", og hendes tvillinger døde få dage gamle i september 1754.

Hvor og når Laurits Christoffer Fischer blev gift anden gang vides ikke og hendes eget efternavn er ikke fundet, idet hun kun er nævnt ved deres tre børns dåb

1228. ANNA BARBARA SOFIE FISCHER, født i Øster Kejlstrup 1718, død i Århus 12. februar, begravet 21. februar 1798. Gift med Niels Nielsen Såby, født i Tirstrup 27. august 1710, død i Århus begravet 27. april 1772.

Anne Barbara Sofie Fischers mand Niels Nielsen Såby er nævnt 1763, han var da konsumtionsforvalter i Århus.⁴⁴⁴

1229. JYTTE KRAG CLEMENDSDATTER FISCHER, født i Øster Kejlstrup 1720, død i Sejling 9. februar 1799. Gift med Mikkel Pedersen Åbo, født i Vellev 20. december 1718, død i Gødvad 10. marts 1755.

Børn:

2027. Peder Mikkelsen, født omtrent 1749.

2028. Johanne Marie Mikkelsdatter, født omtrent 1750.

2029. Christian Mikkelsen, født omtrent 1751, død i Granslev mølle 1755.

2030. Tomas Mikkelsen. født omtrent 1752.

2031. Sofie Cathrine Mikkelsdatter, født omtrent 1753, død i Vellev 1755.

442. LAV. Støvring herreds gejstlige skifteprotokol 1742 18/12, fol. 362.

443. LAV. Støvring herreds gejstlige skifteprotokol 1750 27/6, fol. 451.

444. Slægten Fischer, Personalhistorisk Tidsskrift 13. række bind 2 1953.

Jytte Krag Fischers mand blev præst i Gødvad 5. oktober 1745 og ordineret 21. juni 1746.⁴⁴⁷ “Den 9. april 1755, som var anset for tredvtedagen efter, det havde behaget Gud den 10. marts næst forleden ved døden at bortkalde velærværdige vellærde nu salig Mikkel Pedersen Åbo, sognepræst for Gødvad og Balle menigheder udi Hids herred” samledes den gejstlige skifteret i Gødvad præstegård for at fuldføre et lovligt og ordentligt skifte mellem enken velædle Jytte Krag Fischer og hendes med den salig mand i ægteskab avlede fem umyndige børn, som var en søn Peder i sjette år, datteren Johanne Marie i femte år, sønnen Christian i fjerde år, sønnen Tomas i tredje år og Sofie Cathrine i sit andet år.

På samme umyndige børns vegne var nærværende velædle og velbyrdige hr. regimentskvartermester Mathias Fischer til Kejlstrup, som deres morfar lovede at observere deres tarv. Enkens lavvæрге hendes bror Andreas Fischer var forhindret i at være til stede. I hans sted mødte Peder Mønsted i Allinggård”. Boets samlede værdi blev efter afholdt auktion opgjort til 1387 rdl. 4 mark ½ sk. efter fradrag på 681 rdl. 4 mark 1 sk. i gæld og udgifter, her imellem omkostninger for to børns begravelse, blev der et overskud på 586 rdl. 2 mark.

Før delingen kunne ske, krævede enkens lavvæрге Andreas Fischer, at endskønt sønnen Christian og datteren Sofie Cathrine, han i Granslev mølle og hun hos madame Assenius i Vellev, siden skiftets begyndte ved begge var døde, og moderen madame Åbo af deres lod i så måde skulle tilkomme hendes del efter loven, så lovede han dog, efter enkens vilje, at de beholdne midler måtte deles imellem hende og nu levende børn, som om der ikke havde været flere børn end dem.⁴⁴⁵

1230. DANIEL FISCHER, født i Øster Kejlstrup 1724, død sst. 21. januar 1784. Gift i Gern 13. februar 1757 med Inger Pedersdatter Fabich, født i Gern, døbt 10. januar 1727, død i Århus 10. februar 1816.⁴⁴⁶

1231. ANDREAS JØRGEN FISCHER, født i Øster Kejlstrup 1725, død i Gravballegård 26. november, begravet 3. december 1773 i Svostrup. Gift 1. i Grønbæk 18. november 1766 med Dorte Bråd, født i Horsens døbt 8. juni 1738, død i Gravballegård, begravet 9. november 1767 i Svostrup. Gift 2. i Dråby 30. februar 1769 med Charlotte Amalie Hansen født i Dråby omtrent 1747, død i Gravballegård.⁴⁴⁹

1232. GERTRUD MARIE FISCHER, født i Øster Kejlstrup 1729, død i Svenstrup, begravet i Nimtofte 13. juni 1797. Gift 1. i Voldum 24. januar 1755 med sognepræst Jacob Mathiasen Riise, født i Nimtofte 1719, død sst. 13. januar, begravet 20. januar 1775. Gift 2. i Nimtofte 8. august 1780 med sognepræst Carl Jensen Mulvad, født i Ribe omtrent 1736, død i Nimtofte 8. december 1793.⁴⁴⁹

1233. ANNE CLEMENTINE FISCHER, født i Øster Kejlstrup 15. december 1731, død 16. marts 1816. Gift 22. juni 1764 med kompagnichef Georg Frederik von Zütphen, født i København 18. juli 1729, død i Kristiania i Norge 27. april 1774.⁴⁴⁹

1234. MELCHIOR FISCHER major, født i Øster Kejlstrup 26. august 1736, død 1800. Gift med Jytte Rebekka Pultz, født 28. oktober 1742, død 27. januar 1820.⁴⁴⁹

1236. JOHANNE JESPERSDATTER, født 1707 i Oustrupgård, døbt 25. juni 1707 i Røgen, død i Tulstrup 1735. Gift 30. juni 1726 i Låsby med Jørgen Andersen Dyhr, født omtrent 1688, død 4. februar 1752 i Tulstrup. Se under Jørgen Andersen Dyhr nr. 699.

445. LAV. Hids herreds gejstlige skifteprotokol 1755 9/4, fol. 41.

446. Slægten Fischer, Personalhistorisk Tidsskrift 13. række bind 2 1953

1240. METTE CATHRINE BONNE, født 15. september 1730 i Hillerslev, død på Irup 25. juni, begravet 9. juli 1782 i Hørdum. Gift 13. juni 1749 med Andreas Høyer, født 1712, død på Irup 12. juni, begravet 26. juni 1782 i Hørdum.

Børn:

- 2032. Helvig Sabine Høyer, født på Irup, døbt 11. april 1756 Hørdum.
- 2033. Christen Høyer, født på Irup, døbt 12. november 1758.
- 2034. Anders Peiter Høyer, født på Irup, døbt 22. juni 1753.

Andreas Høyer til Skibstedgård var herredsfoged og generalauditor, da han i 1754 købte Irup med 35- og 247 td. hartkorn for 16.000 rdl. Hans solgte den atter med tiender og gods til Mads Illum, der efter bevilling begyndte at sælge godset og udparcellerede gården, men 1770 købte Andreas Høyer Irup tilbage på auktion. 1771 solgte han den igen til Ditlev Bull, men tilbagekøbte den atter på auktion i 1778. Efter Andreas Høyers død blev Irup solgt på auktion til Anders Stigaard, som 1799 fik bevilling til at gården måtte beholde sin frihed, når godset bortsolgtes, men året efter mageskiftede han den for godset Øland med brødrene Anders og Søren Sørensen,⁴⁴⁷ hvis forældre Laurits Sørensen og Maren Jensdatter Vad begge er mellem herredsfoged Peder Pedersens efterkommere.⁴⁴⁸

1241. HEDVIG SABINE BONNE, født 2. januar 1736 i Hillerslev. Gift 13. oktober 1758 i Hillerslev med Vilhelm von Orlof, død 20. februar 1765.

1242. JANE FREDERICA BONNE, født i Hillerslev 1734. Gift i juni 1761 med Hans Henriksen Obenhausen, født 1717, død i Vilsted 20. december, begravet 25. december 1772.

Børn:

- 2035. Jens Bonne Obenhausen, døbt 27. september 1762.
- 2036. Mariane Obenhausen, døbt 8. maj 1764.
- 2037. Rasmus Christian Obenhausen, døbt 30. september 1766.
- 2038. Johanne Henrikke Obenhausen, døbt 11. juni 1773.

Hans Henriksen Obenhausen var son af oberstløjtnant H. Conrad v. Obenhausen og Elisabeth Hansdatter Bentzon. Han var student fra Ålborg 1737, blev præst i Vilsted Vindblæs sogn 4. januar og ordineret 10 april 1743. Han havde været gift tre gange før, da han og Jane Frederica Bonde blev gift, så hun blev stedmor til fire sønner og en datter af hans andet ægteskab og to sønner og to døtre af hans tredje ægteskab.

Ifølge Wibergs præstehistorie var "hans huslige liv i sidste ægteskab meget ulykkeligt, [han] ofrede sig til sit embede og levede mest i sit eget værelse, hvor han havde et drejelad." Hvor ulykkeligt ægteskabet havde været for hans 25 år yngre enke bemærkes ikke, hun fik dog fire børn, og den yngste datter blev endog først født næsten et halvt år efter manden død.⁴⁴⁹

Skiftet efter Hans Obenhausen indledtes den 21. december med en forseglings forretning i overværelse af enken madame Oberhausen og lavværgen Christen Bierum fra Årupgård. For at se om der fandtes penge til at bestride den afdødes begravelse og videre råd samt hvor mange, blev den afdødes chatol eftersat, og da intet således fandtes blev det forsegllet, og blev adskillige små ting, som fandtes i sovekammeret indlagt i et lidet kammer, som ved brudfaste 4 segl blev forsegllet. Skiftet kom til at tage lang tid, idet der var en betydelig gæld,

447. Trap Danmark 4. udg. bind V s. 395.

448. Kirstin Nørgaard-Pedersen Herredsfogedslægten bind II s. 275.

449. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie bind 3, side 578.

blandt andet forårsaget af, at afdødes børn fra mindst et af de tidligere ægteskaber havde mødrende arv til gode. Der blev holdt auktion, og da der den 14. april 1774 skulle holdes skifteslutning viste det sig at enkens lavværge allerede i januar havde indgivet brev om hendes fragåelse af arv og gæld.

Skiftet blev sluttet med at "som intet mere fandtes at være stervboet til gode [end]1060 rdl. 4 mark 10 sk., fandtes ufornöden at afregne med de andre kreditorer, som altså intet kunne bekomme. Af de 200 rdl. som for præstegården haves overført i køb med 100 rdl. som enkens nærværende lavværge sr. Christen Bierum ville på hendes vegne få udsat på rente for deraf, at hun kan få renten årlig til hendes underholdning. De øvrige 100 rdl. synes vel at tilkommer alle den salig mands børn, hvilket hr. Lemvig også syntes, men da samtlige tilstedeværende foruden sr. A. (Høyer) af Kornum, påstod på de umyndiges vegne med den sidste hustru den salig afdødes efterladte enke, der ej alene var uforsørgede men også små og umyndige, at det i mange år ikke kunne ventes, at de kan erhverve sig fornøden underholdning i følge loven til den dag således, at hvad dem bliver nu tildelt vorder udsat på rente for at konservere kapitalen i tiden og renten til dem (og) enhvers ophold anvendes til deres ringe underhold, [hvilket] sr. Højer ellers overlod til den respektive skifteret." Derefter blev de ældste børns arv fordelt.⁴⁵⁰

1252. KIRSTEN JENSDATTER, født i Sorring 1. december, døbt 4. december 1712 i Dallerup. Gift sst. 5. februar 1736 med Laurits Andersen, efterkommer nr. 557. i slægtled 8. se der.

450. LAV: Slet herreds gejstlige skifteprotokol 21/12, fol. 415, 1774 14/4, fol.438.

TIENDE SLÆGTLED

Efterkommerne i dette slægtled er taget med i det omfang, der er fundet oplysninger om dem i forbindelse med undersøgelserne i øvrigt. I nogle få tilfælde er skifter såvel som folketællinger anvendt på steder, hvor de ældre kirkebøger ikke er bevaret.

1257. ANNE NIELSDATTER, født i Galten, døbt 20. oktober 1748. Gift 25. oktober 1769 med Tomas Rasmussen i Flensted.

Anne Nielsdatter var ved sin fars død gift med Tomas Rasmussen i Flensted på Kalbygård gods.¹ Tomas Rasmussen var enkemand, da han og Anne Nielsdatter blev gift, deres datter Mette er opkaldt efter hans første kone Mette Jensdatter.

Børn:

- 2039. Rasmus Tomasen, døbt 4. marts 1770.
- 2040. Mette Tomasdatter, døbt 24. maj 1774.
- 2041. Knud Tomasen, døbt 28. januar 1776.
- 2042. Jens Tomasen, døbt 12. april 1778.

1258. MAREN NIELSDATTER, født i Galten omtrent 1753, død efter 1789. Gift 8. november 1774 i Galten med Jens Pedersen, død sst. efter 1789.

Børn:

- 2043. Peder Jensen, døbt 1. oktober 1775, begravet 7. juli 1776.
- 2044. Peder Jensen, døbt 9. april 1777.
- 2045. Niels Jensen, døbt 6. august 1780.
- 2046. Knud Jensen, døbt 1. marts 1784, begravet 30. januar 1785.
- 2047. Anne Jensdatter, døbt 13. november 1785.
- 2048. Knud Jensen, døbt 23. september 1787.
- 2049. Anne Kirstine Jensdatter, døbt 19. september 1789.

1284. ERHART CHRISTIAN ASSENS, født 16. april, døbt 27. maj 1781 i Sdr. Årslev, død 12. juni 1838 i Nørre Åby. Gift med Karen Basse Gjorup, født 1794.

Erhart Christian Assens blev student fra Århus 1801, kandidat 1906, personlig kapellan i Viborg 1810. Derefter blev han først sognepræst i Ørslev kloster 1812 og 1837 sognepræst i Nørre Åby.²

1286. VILLADS KASTBJERG ASSENS, født 12. maj, døbt 22. juni 1785 i Sdr. Årslev, død 1854. Gift med Anna Kirstine Knudsen, født i Borum 1797.

Villads Kastbjerg Assens blev student fra Århus 1805, kandidat 1810, og i 1815 sin fars efterfølger som sognepræst i Sdr. Årslev.³

1297. MAREN RASMUSDATTER, døbt 13. februar 1724 i Dover. Gift 1, trolovet i 21. oktober 1751 i Ormslev med Søren Jensen Juul, født omtrent 1701, død i Ormslev begravet 4. februar 1767. Gift 2. med Knud Nielsen 16. april 1767.

1. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1774 6/4, fol. 401.

2. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie bind 1, side 15.

3. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie bind 1, side 57.

Børn:

2050. Else Marie Sørensdaughter, døbt 1. december 1753.

2051. Anne Sørensdaughter, døbt 19. december 1756.

2052. Kirsten Sørensdaughter, født omtrent 1760.

2053. Mette Sørensdaughter, født omtrent 1763.

Maren Rasmusdatters mand Søren Jensen Juul var enkemand, da de blev gift, så hun blev stedmor til hans ældste børn, og hendes ældste datter blev opkaldt efter hans første kone, Else Marie Hansdatter, som døde i 1744.

Skifteretten fra Konstantinsborg mødte den 23. februar 1767 op i stervboet efter afgangne Søren Jensen Juul i Ormslev for at holde skifte og deling af stervboets forefundne effekter imellem enken Maren Rasmusdatter og hans såvel med hende, som de i det første ægteskab med Else Marie Hansdatter avlede børn. Er i første kuld to døtre, Maren Sørensdaughter gift med Frands Andersen i Skovhuset og Anne Sørensdaughter 24 år, her ved stedet.

I andet kuld fire døtre Else Marie Sørensdaughter 13 år, Karen Sørensdaughter 10 år, Kirsten Sørensdaughter 7 år og Mette Sørensdaughter 4 år, alle hjemme ved stedet. Ved skiftet var til stede enken på egne og børns vegne, og som formynder for den yngste datter af første kuld børnenes morbror Rasmus Hansen i Enslev og Frands Andersen på sin hustrus vegne. For børnene af det sidste kuld deres farbror Jens Juul her i byen og på enkens forlangende, deres morbror Christoffer Rasmussen i Skanderborg som tilsynsværge.

Registreringen indledes med de til husholdningsformål meget almindelige metalgenstande af kobber, messing, tin og jern, her under noget værktøj, men en kakkelovn var der ikke. Møblerne bestod af to borde, to bænke, seks stole, fire lænestole, skabe, kister, skrin og ting af træ til husholdningsbrug. Dernæst blev fire sengesteder med sengetøj vurderet, den ene var med himmel, den anden med egetræstolper, og de sidste to var alkover.

Den afdødes klæder var 11 rdl. 12 sk. værd. Der var en blå vadmels kjole, to veste, den ene var hvid og den anden gammel og blakket, en brystdug med to sølvknapper, en hvid vadmelsstrøje og to gamle sribede undertrojer, to par skindbukser og et par gamle af lærred, et par støvler og et par sko, to skjorter, to halsklude, en grøn klædeshue og tre par strømper.

Tre hopper, to heste og en plag var 59 rdl. værd, og fem køer, en ungnød, fire kalve, den ene var spæd, var sammen med seks får 42 rdl. 4 mark værd. Et sosvin, tre polte, en galt og 5 gæs og en gase 4 rdl. 1 mark. Vogne, plov og harver havde en værdi af i alt 17 rdl. 4 mark. Kornet blev ikke vurderet. Boets formue var på 126 rdl. 3 mark 4 sk.

Gårdens bygninger på 39 fag huse skulle repareres for 50 rdl. De nødvendige dyr skulle være 62 rdl. værd, dertil kom nogle skatter, og anden på stedet hæftende gæld og besværing på mange mindre beløb, her imellem tiender til præsten og indestående børnepenge, de to ældste døtres mødrene arv, som var 6 rdl. 1 mark, dette udgjorde i alt 185 rdl. 4 mark 6 sk. som blev trukket fra formuen, hvorved der blev 30 rdl. 4 mark 14 sk. til deling mellem enken og hendes fire døtre, med 15 rdl. 2 mark 7 sk. til hende og 2 rdl. 4 mark 6½ sk. til hver af døtrene. Frands Andersen fik udbetalt sin hustrus, den ældste datter arv mod behørigt afkald, mens Rasmus Hansen på sin myndling Anne Sørensdaughters vegne lod hendes fædrene og mødrene arv forblive i boet uden renter, indtil hun kommer i sådanne omstændigheder, hun enten behøver samme, eller den efter loven kan debiteres.

Den liden fædrende arv, som var tilfaldet de fire yngste døtre blev ligeså stående i boet under formynderens opsyn. Efter de sædvanlige formaninger om børnenes opdragelse, blev enken spurgt, om hun ville blive ved stedet, som det tilkom en retmæssig fæster. Da formyndere eller kreditorer ikke forlangte udlæg for deres fordring blev skiftet således sluttet.⁴

4. LAV. Konstantinsborgs skifteprotokol 1767 23/2, fol. 27.

1298. CHRISTOFFER RASMUSSEN, født i Svejstrup, døbt 6. juni 1728 i Dover, død i Skanderborg, begravet 3. april 1786. Gift 7. juli 1752 i Skanderborg med Elisabeth Margrete Nikolajsdatter, født omtrent 1723, død i Skanderborg, begravet 29. marts 1785.

Børn:

- 2054. Rasmus Christoffersen, døbt 3. december 1752, begravet 1. januar 1753.
- 2055. Nikolaj, født omtrent 1757, begravet 24. februar 1762.
- 2056. Anne Marie Christoffersdatter, døbt 1. nov. 1759, begravet 12. sept. 1760.
- 2057. Nikolaj Christoffersen, døbt 6. januar 1764.
- 2058. Rasmus Christoffersen, døbt 24. juni 1766.

“At intet er til hinder i det begærede ægteskab mellem Christoffer Rasmussen Svejstrup og Elisabeth Margrete Nikolajsdatter kaverer vi undertegnede af Skanderborg for, efter loven og ritualerne udgivne af hans kongelige majestæt. Skanderborg den 28. maj 1752. Niels Basse, Peder Nielsen.” Trolovelsen skete den 2. juni, og vielsen fandt sted den 7. juli 1752.

Denne indførsel i kirkebogen er det eneste sted, hvor Christoffer Rasmussen ses med tilnavnet Svejstrup efter sit fødested, ellers ses han ved nogle af børnenes dåb med tilnavnet Skrædder, så det må formodes, at han faktisk ernærede sig ved dette håndværk.

Christoffer Rasmussen i Skanderborg er ligeledes nævnt, som formynder for søsteren Maren Rasmusdatters børn i skiftet efter hendes mand Søren Jensen Juul i Ormslev 1767,⁵ samt i to skifter i Skanderborg, hvor han var formynder for Frederik Nikolajsens børn 3. april 1778. Her blev han kaldt børnenes fars svoger, og i skiftet 4. februar 1765 efter Frederik Nikolajsens kone Maren Eriksdatters død blev han kaldt børnenes fasters mand.⁶

1299. RASMUS RASMUSSEN SVEJSTRUP, født omtrent 1730 i Svejstrup, begravet 23. februar 1788 i Mesing. Gift 1. 10. oktober 1766 i Mesing med Mette Nielsdatter, født i Hvolbæk, Fruering sogn, død i Mesing begravet 9. januar 1771. Gift 2. i Hørning 19. juni 1771 med Kirsten Lauritsdatter, født i Dørup, døbt 13. marts 1746 i Hørning, død i Mesing før 5. juli 1791.

Børn i andet ægteskab:

- 2059. Rasmus Rasmussen, født 21. oktober, begravet 31. oktober 1773.
- 2060. Rasmus Rasmussen, født 14. marts, begravet 26. marts 1775.
- 2061. Las Rasmussen, født 28. maj 1776, begravet 29. april 1781.
- 2062. Rasmus Rasmussen, født omtrent 1779-80.

Rasmus Rasmussen blev trolovet i Mesing: “Vi underskrevne 2de mænd var forlovere efter loven for, at intet enten i hensigt til ægteskab eller i andre måder kan give hinder udi Rasmus Rasmussen af Blegind og afgangne Jørgen Andersens efterladte enke Mette Nielsdatter i Mesing, i deres forehavende ægteskab. Mesing den 6. februar 1766.

Det var hans bror Christoffer Rasmussen fra Skanderborg, som var hans forlover, mens det på hendes side var Peder Poulsen i Mesing. Selvom Rasmus Rasmussen boede i Blegind, da han og Mette Nielsdatter blev trolovet, var det i Svejstrup han blev født, og tilnavnet havde han allerede, da steddatteren Maren Jørgensdatter blev begravet den 29. oktober 1769.

Kirsten Lauritsdatter, Rasmus Rasmussen Svejstrups anden kone, var datter af Laurits Iversen fra Dørup og dennes anden kone Anne Pedersdatter, som var fra Blegind.

Rasmus Rasmussens første son blev båret til dåben af hans faster fra Ormslev, den anden

5. LAV. Konstantinsborgs skifteprotokol 1767 23/2, fol. 27.

6. LAV. Skanderborg bys skifteprotokol 1765 4/2, fol. 115 b, 1778 3/4, fol. 206.

søn af hans moster, den tredje søns gudmor var Peder Espensens hustru af Hørning. Hun var Kirsten Lauritsdatters halvsøster.

Den 14. maj 1788 mødte skifteretten op i Mesing, samme steds efter salig gårdmand afgangne Rasmus Rasmussen Svejstrup at foretage boets registrering og vurdering og en mulig skifteslutning og deling imellem den afdødes efterladte enke, Kirsten Lauritsdatter, og de i ægteskabet med hendes salig mand avlede søn Rasmus Rasmussen 8 år gammel, som var hjemme hos moderen. Ved forretningen var overværende enken selv, med lavværgeselvejer Ole Pedersen her af byen, og som formynder for sønnen Peder Nielsen Leth, selvejergårdmand af Hørning, som nærmest pårørende, der har enkens søsterdatter til ægte.

Registreringen blev indledt i den øverste stue, mellem møblerne var en brun og blå fyrretræskiste med lås nøgle og hængsler, mærket med R.R.S. 1756. Deri lå den salig mands klæder, som enken bad om, måtte blive sønnen tillagt, hvilket skifteforvalteren billigede, derefter blev tøjet alligevel skrevet op men ikke vurderet, endnu fandtes et sølvbæger med J.A.S. K.S.D. M.N.D.M., som enken ligeså anmodede om, måtte blive sønnen tilstået, og det blev bevilget. Dette gjaldt også for en seng med omhæng og sengetøj, som følgelig blev holdt uden for vurderingen tilligemed en egekiste med lås, nøgle og bogstaver J.N.S. K.L.D. 1741. Kistens indhold af linned blev vurderet, og der fortsattes med sengetøj, en puster og genstande af jern og træ til husholdningsbrug og en grønmalet fyrretræskiste med K.D.D.D. 1771, som indeholdt enkens klæder. Dernæst en himmelseng af fyrretræ, med omhæng og sengeklæder. Et brunmalet tomt hængeskab med lås, nøgle og bogstaverne J.A.S. K.L.D.D. 1746 vurderet sammen med en pyramide, to messinglysestager, fade og tallerkener af tin, trætallerkener, to salmebøger og en bønnebog.

I den yderste stue var der et bord, to bænke, andre møbler, og nogle træting til husholdningsbrug og værktøj. Endvidere to sengesteder med sengetøj, en kobberkedel med jerngreb, en messingkedel, nogle fyrfade og potter. Foruden en kobberkedel i grue nævnes tønder, trug, baljer og en kværn med to stene. På loftet var der lidt flere træting og nogle sække.

Kornet blev eftersat såvel på loftet som i laden, men anset for næppe at kunne strække til fornødent "sædekorn og ædekorn" til indavlingstiden, og altså i så måde kunne af samme ej stervboet noget til bedste blive anført. Brandredskaber, som forefandtes ved stedet, bestod af en sprøjte, to brandhager, en stige, som fandtes i uforsvarlig stand til gårdens sikkerhed, hvis bygninger i brandkassen er assureret.

I gården var tre vogne, harve og andre redskaber. Af dyr var der to hopper, en hest, en plag og et øg, de var 53 rdl. værd, fire køer og tre kvier blev vurderet til 36 rdl., tretten får og 12 lam til 15 rdl. og to sosvin til 3 rdl.

Gården, som tilhører stervboet i følge forevist kongeligt skøde af 3. maj 1768, er efter den ny matrikel ager og eng under nr. 5 på 2 td. 6 skp. 2 fjr. og skovskyld 2, 22/33 alb., hvilken med sin rettighed og herlighed i bygning er sat til den værdi, den på den kongelige auktion har kostet, er 286 rdl. 11 sk. Derfra afgår det indestående og til hans majestæts kasse med 4 procent årlig skyldige beløb 143 rdl. 6 sk. Igen til boet at beregne 143 rdl. 5 sk.

Videre er stervboet tilhørende gårds anpart i Mesing sogns korn, kirke- og kvægtiende ifølge foreviste skøder begge dateret 4. juni 1778 og læst til de Skanderborgske distrikts birketing den 11. november 1779, som når det til kongens kasse indestående fradrages er 84 rdl. Boets formue blev derved på 398 rdl. 2 sk.

Enken angav at være skyldig 150 rdl. til mølleren i Boel mølle, efter den af hendes salig mand udgivne panteforskrivning, derpå er renterne til 11. december 1787 betalt. De nødvendige tre bæster skulle have en værdi af 36 rdl., og vogn, plov og harve 10 rdl. Der var desuden lidt gæld på 26 rdl. til Laurits Christensen der i byen og til enkens søster Niels Espensens enke i Hørning. Enken ville selv betale skiftet, men have samme beløb til sin begravelse, som hendes salig mands begravelse havde kostet, nemlig 8 rdl. Udgifterne blev derved på 240 rdl., som blev trukket fra boets formue 398 Rdl. 2 sk. så der til deling mellem

enken og hendes søn blev 158 rdl. 2 sk. med 79 rdl. 1 sk. til hver. Af kærlighed til sønnen ville enken af sit eget komplettere sønnens del til 100 rdl. foruden det forlods lovede bohøve.

Hvad denne arv og gave angår, da bliver den i gården og tilhørende ejendomme indestående uden renter, til sønnen bliver sine myndige 25 år i følge loven, om samme så længe der den betros, og skiftet blev sluttet med formaninger om betaling af kreditorer og om at holde skifteforvalteren skadesløs.⁷

1300. KIRSTEN JOENSDATTER, født i Siim, døbt 6. december 1711. Gift 16. august i Dover 1733 med Poul Rasmussen, født i Ry omtrent 1714.

Kirsten Joensdatters mand Poul Rasmussen var søn af Rasmus Poulsen og Ellen Sørensdatter, som der blev holdt skifte efter i 1725.⁸

Poul Rasmussen i Ry betalte i 1731 2 rdl. i indfæstning for sin afdøde far Rasmus Poulsens gård med tilliggende gadehus. Det var dog kun en part af en gård, for hartkornet var kun 1 td. 4 skp. 2 fjr. 2 album og 1 skp. skov. Af huset skulle der betales en årlig afgift på 4 rdl. 48 sk.. Besætningen var på 2 bæster, 2 køer, 2 ungnød og 4 får.

Et halvt år efter overlod Poul Rasmussen gadehuset til en anden fæster Anders Jensen, som betalte 2 rdl. Han skulle forbedre huset, som var på 6 fag.

1737 fæstede Poul Rasmussen yderligere en del af en gård på 1 td. 2 skp. 3 fjr. 2 alb. og 1 skp. skov, som Rasmus Christensen godvilligt havde overladt ham. Han skulle svare til både bygninger og besætning, og da der tilsyneladende ikke skulle betales indfæstning, har stedet formodentlig været i en dårlig tilstand.⁹

1301. MAREN JOENSDATTER, døbt 11. april 1717 i Siim, død sst. 30. januar 1785. Gift 28. juni 1737 i Dover med Tomas Sørensen, født i Siim, død sst. begravet 7. januar 1785 i Dover.

Børn:

- 2063. Søren Tomasen, døbt 6. januar 1741.
- 2064. Joen Tomasen, døbt 15. januar 1744.
- 2065. Jens Tomasen, døbt 7. januar 1747.
- 2066. Laurits Tomasen, døbt 3. april 1750.
- 2067. Rasmus Tomasen, døbt 14. oktober 1753.

Maren Joensdatters mand Tomas Sørensen var søn af gårdmand i Siim Søren Nielsen og Kirsten Sørensdatter. Samme år han og Maren Joensdatter blev gift, fæstede han sin fars gård i Siim. Gårdens bygninger var på 46 fag og havde da et tilliggende på 5 td. 7 skp. 1 fjr. 1 alb. med tilliggende skov på 3 fjr. ½ alb.¹⁰

1302. NIELS SIMONSEN, født omtrent 1729 i Emborg. Gift med Karen Rasmusdatter, født omtrent 1746. De boede 1795 i Fiskerhusene i Ry.

Børn:

- 2068. Simon Nielsen, født omtrent 1762.
- 2069. Rasmus Nielsen, født omtrent 1764.
- 2070. Karen Nielsdatter, født omtrent 1766.

7. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1788 14/5, fol. 576.b.

8. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1725 12/1, fol. 272.

9. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1731 26/10, fol. 48, 1732 29/5, fol. 53, 1737 22/6, fol. 108.

10. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1737 22/6, fol.109.

1795 døde Niels Simonsens morbror Jens Jespersen og hans kone Johanne Tomasdatter i Ry uden livsarvinger. Mellem arvinger nævnes blandt andre Niels Simonsen og hans søskende, hvilket er en kærkommen oplysning på grund af den manglende kirkebog i Ry sogn.¹¹ Niels Simonsen og hans kone og børn er fundet i folketællingen 1787. Han var da husmand og træskomand og boede i Emborg.

Foruden sønnen Simon Nielsen, der stadigvæk boede hos forældrene i 1801, havde de også deres barnebarn Karen Ernstsdatter hos sig. Hun var da 10 år gammel.

1303. JESPER SIMONSEN, født i Emborg omtrent 1733, antagelig død før 1801. Gift med Karen Andersdatter, født omtrent 1727.

Jesper Simonsen boede i Emborg, da han arvede sin morbror Jens Jespersen i 1795. Ved folketællingen 1787 var han inderste og almisselem, og hans kone Karen Andersdatter, som var 60 år, havde været gift før. De havde ikke børn, og døde formodentlig begge inden 1801.

1304. JØRGEN SIMONSEN, født i Emborg omtrent 1740, død i Svejstrup 2. marts, begravet 9. marts 1813 i Dover. Gift 1. i Dover 16. juni 1775 med Maren Nielsdatter, døbt 14. februar 1754, begravet 8. juni 1786 i Dover. Gift 2 sst. 10. oktober 1786 med Maren Christoffersdatter, død i Svejstrup, begravet 13. juni 1791. Gift 3. 30. september 1791 med Johanne Christoffersdatter.

Børn i første ægteskab:

2071. Niels Jørgensen, døbt 29. december 1776, begravet 18. februar 1781.

2072. Anne Jørgensdatter, døbt 26. oktober, begravet 15. november 1778.

2073 Anne Jørgensdatter, døbt 19. december 1779.

2074. Simon Jørgensen, døbt 23. oktober 1783, begravet 8. februar 1784.

2075. Birte Marie Jørgensdatter, døbt 30. oktober 1785.

Børn i andet ægteskab:

2076. Maren Jørgensdatter, døbt 18. april, begravet 12. maj 1788.

2077. Christoffer Jørgensen, døbt 3. maj 1789.

Barn i tredje ægteskab:

2078. Simon Jørgensen, født 1. marts døbt 10. marts 1793.

2079. Poul Jørgensen, født 1. april døbt 6. april 1800.

Da der 1795 blev skiftet efter Jens Jespersen og hans kone Johanne Tomasdatter arvede "Johan Simonsen" i Svejstrup, sammen med sine søskende, der imellem Joen Simonsen, som boede i Fårehuset i Ry sogn. Navnet må dog have været noteret forkert i skiftet, for da der i 1803 blev holdt skifte efter Joen Simonsen, som ikke havde livsarvinger, hed broderen Jørgen Simonsen og boede i Svejstrup, og i folketællingerne 1787 og 1801, ses da heller ingen i Svejstrup ved navn Johan Simonsen.

Jørgen Simonsen blev selvejergårdmand i Svejstrup, da han blev gift med sin kusine Maren Nielsdatter, som var datter af Niels Jespersen og Birte Rasmusdatter. En dispensation til indgåelse af ægteskab mellem nærtbeslægtede er ikke nævnt i kirkebogen, og heller ikke fundet i bispearkivet, men de var begge to arvinger efter den barnløse Jens Jespersen, Jørgen Simonsen efter den afdødes søster og hans kone efter broderen Niels Jespersen.¹¹ Da Jørgen Nielsens og Maren Nielsdatters første barn blev døbt i 1776, blev barnet båret af enken Birte Rasmusdatter, der tillige var dets mormor. Jørgen Simonsens andet barn Anne blev båret af Niels Simonsens kone fra Fiskerhusene, hun var barnets farbrors kone. Det tredje barn, som også blev døbt Anne, blev båret af sin moster Johanne Nielsdatter fra Firgårde, og det blev datteren Birte Marie også.

11. LAV. Skanderborg-Åkær omters skifteprotokol 1795 1/6, fol. 182.b.

Den 2. august 1784 blev der holdt skifte efter Jørgen Simonsens hustru afgangne Maren Nielsdatter i Svejstrup til deling mellem enkemanden, og hans med den salig kone avlede børn, nemlig Anne Jørgensdatter i 7. år og Birte Marie Jørgensdatter 3/4 år gammel, begge hjemme hos faderen. Ved forretningen var enkemanden til stede på egne vegne og som født værge for sine umyndige børn, og som formynder for den ældste datter Anne hendes morbror, Peder Nielsen fæstehusmand i Emborg, og for den yngste datter Birte Marie selvejer-gårdmand Mikkell Rasmussen i Firgårde, som har hendes moster til ægte, og som tilsynsværge fæstehusmand Niels Simonsen i Fiskerhusene ved Emborg.

I den øverste stue var et blåmalet fyrretræsbord på åben fod, seks skilderier i sort ramme, et blåmalet sengested med karnis, omhæng og mange sengeklæder. Et lignende sengested, som også var blåmalet, havde blåtænet omhæng og næsten lige så mange sengeklæder, et blåmalet fyrretræs klædeskab med skuffe under, nøgle og lås og bogstaver J.S.S. M.N.D. 1785 indeholdt linned. En grønmalet "fyr tin ramme" har formodentlig været en tallerkenrække, for deri var fire fade, seks tallerkener, to saltkar, to gamle låg til krus, et blåt stenkrus med låg, altsammen af tin, det meste af det blev vurderet efter vægt. En lysestage, et fyrbækken, et halvpotmål af messing blev vurderet og derefter en blåmalet pyramide med flere småting og en kobberthededel. En anden pyramide var grønmalet, deri var blandt andet to tinlysestager. Jernbilæggerovnen var 8 rdl. værd. I en blåmalet "tin ramme" var 12 hollandske tallerkener et messing strygejern, et kobber dørslog og tre stenskåle. En grønmalet egetræs dragkiste med forsølvet beslag, nøgle, lås og fod. Skuffernes indhold blev en efter en skrevet op, i den øverste var der nogle småting, og resten var børnenes klæder. De øvrige tre skuffer indeholdt noget linned og den afdødes klæder. En sort kjole og to sorte skorter var hjemgjorte, otte forskellige slags trøjer, en af dem med grønne ærmer, et livstykke med røde bundne ærmer og med otte sølvknapper. I den næste skuffe lå fire skorter og tre forklæder, i den fjerde var der otte skorter. En blåmalet egetræskiste rummede en lille fyrretræs kasse, hvori der var en del mindre dragttilbehør som huer, forklæder og lignende, herimellem en mængde huepynt, lin og snipper, samt tørklæder og halsklæder, nogle af dem med kniplinger. En stor fyrretræskiste rummede børnenes tøj og endnu mere af den afdødes tøj, nemlig nogle meget fine huer med guld eller sølvgaloner, en kattuns kåbe med sølvhager og endnu flere trøjer og en blå bul med ærmer og tolv blågarns særke.

Et stort sølvbæger, som var 8 rdl. værd var mærket N.J.P.S. W.B.M.R.D. M.N.D. 1764, et mindre sølvbæger på tre små knopper mærket N.J.S. B.R.D. 1759 blev vurderet til 2 rdl., Foruden dette solvtøj var der en spiseske mærket M.N.D. N.J.P.S. R.D. 1764, et lille hovedvandsæg mærket E.O.S., som enkemanden ville unde sin datter Anne forlods. En sølvske med samme mærke og årstal som den første og et par sølvspænder med jernhjerter mærket M.N.D.S ville enkemanden unde sin datter Birte Marie, som vederlag for det som hendes søster var tillagt, mens et par håndknapper og et lille fingerbøl af sølv blev vurderet. En blåmalet egetræskiste mærket J.S.S.S anno 1785 rummede enkemandens klæder. Resten af møblerne i stuen bestod af seks lænestole og en bæk af egetræ, og desuden var der et skabkøbenhed.

I den mellemste stue var bord og bænke, tre skilderier, en bogetræs ramme med nogle lerkar, desuden en del værktøj, jerngryder og messingkedler, et tomt grønmalet skab mærket J.S.S. 1782, en lejle, et egetræs sengested med sribet omhæng og sengetøj og en vugge med vuggeklæder, en brunmalet fyrrekiste med J.N.S 1756. Et brunmalet madskab af egetræ var mærket N.J.S. B.R.D 1761., og der var lidt flere ting til husholdningsbrug. En alkoveseng med sengetøj, og i den yderste stue var der endnu en alkove med sengetøj. I bryggerset var der en kobberkedel i grue. I gård og udhuse blev okser, save, båndkniv og andet værktøj, foruden redskaber, hjulbør, plov, harve, skærekiste, slibesten og tre vogne vurderet, den bedste var jernbeslået og 10 rdl. værd.

En hoppe med føl var hele 26 rdl. værd og en anden 22 rdl. værd, mens en hest og en

hoppe var ældre, og derfor tilsammen vurderet til 20 rdl. Fire køer en kvie, en stud, to kalve var i alt 44 rdl. værd og sytten får, fjorten lam, en so, to årrings svin og fire galte blev vurderet til 25 rdl. 5 mark, altså havde gårdens dyr en værdi på 115 rdl. 5 mark.

Selvejergården blev vurderet efter den sum, hvortil den var købt på ryttergoodsauktionen, men dog fradraget halvdelen, som kongelig majestæt stadig havde stående deri. Gårdens værdi var derefter 220 rdl. 4 mark $\frac{1}{8}$ sk. Hvorefter skødet blev skrevet ind i skifteprotokollen, og det ses, at gården var blevet købt af Niels Jespersen, som havde skødet den "til hans forhåbende svigersøn velagt Jørgen Simonsen på Emborg kloster og [vores] kære datter Maren og begge deres arvinger." Derefter er det kongelig skøde indskrevet. Desuden blev gårdens andel i Dover sogns kirke, korn og kvægtiende efter skødes formelding af 14. juni 1782, som efter fradrag af kongens indestående, var på 67 Rdl. 3 mark 15 sk. Skødet herpå blev ligeledes skrevet ind. Dette er temmelig omstændeligt, idet fordelingen mellem de forskellige ejere i Boes, Hemstok, Firgårde og Svejstrup omhyggeligt er beregnet og indskrevet i skødet.

Endelig kunne boets formue skrives op, den blev på 639 rdl. 1 mark $5\frac{1}{8}$ sk. Besværing blev derefter beregnet. Der skulle være plovbæster til 40 rdl. og vogn til 10. Enkemandens bror Joen Simonsen krævede 112 rdl., som han havde lånt broderen, da gården blev købt. Søren Pedersen i Hemstok fordrere 50 rdl., som han havde lånt enkemanden til køb af tiende andelen, hvorefter den af Jørgen Simonsen til Søren Pedersen i Hemstok udgivne obligation blev skrevet ind. Desuden skyldte Jørgen Simonsen 20 rdl. til Mikkell Rasmussen i Firgårde, og 15 rdl. til Simon Olsen i Emborg, det sidste beløb havde enkemanden lånt under sin salig kones svaghed. Udgifterne var i alt på 147 rdl., som blev fradraget formuen, hvorved der blev 392 rdl. 1 mark $5\frac{7}{8}$ sk. til arvingerne med halvdelen 196 rdl. $10\frac{9}{16}$ sk. til enkemanden og ligeså til deling mellem døtrene.

Imidlertid ønskede enkemanden at komplettere børnenes arv, så de hver i mødrene arv kunne få 100 rdl. i arv og gave. Desuden ville han give dem hver en seng med sengeklæder til en værdi på 25 rdl. og en dragkiste med beslag til 10 rdl. Arven skulle blive stående i gården til hver af børnene blev 18 år gamle, hvorimod enkemanden til skifteforvalter og overformynder, såvel som formynderne meddeles behørig panteforskrivning med første prioritet i gård, bo og tiende. Han blev ellers forpligtiget at sørge for sine umyndige børns kristelige opdragelse efter stand og vilkår, og lovede at betale kreditorerne og skiftets omkostninger.¹²

Efter Maren Nielsdatters død blev Jørgen Simonsen gift med Maren Christoffersdatter. Hendes forældre var gårdmand i Svejstrup Christoffer Sørensen og Maren Johansdatter, og efter Maren Christoffersdatters død blev Jørgen Simonsen med kongelig bevilling trolovet 15. juli 1791. Årsagen til bevillingen ikke ses i kirkebogen, men den været nødvendig, for hans nye kone Johanne Christoffersdatter og den afdøde Maren Christoffersdatter var søstre.

1305. JOEN SIMONSEN, født omtrent 1741, død før 31. maj 1803. Gift omtrent 1788 med Kirsten Lauritsdatter, født i Siim, død efter 31. maj 1803.

Joen Simonsen var husmand med jord og boede i Fårehuset ved Ry, da der blev holdt skifte efter hans morbror Jesper Rasmussen og dennes kone Johanne Tomasdatter, som døde barnløse i 1795. Da var han allerede blevet gift med Kirsten Lauritsdatter (efterkommer nr. 1311), som ved folketællingen 1787 var enke efter Søren Nielsen. Joen Simonsen og Kirsten Lauritsdatter er begge nævnt i folketællingen 1801.

Anno 1803 den 20 juni blev der holdt skifte i boet efter boelsmand Joen Simonsen i Fårehuset i Ry. Til stede var enken Kirsten Lauritsdatter med sin lavværge, gårdmand Niels Jensen af Ry og ligeledes arvingerne Niels Simonsen af Fiskerhuset, Jørgen Simonsen af Svejstrup i Dover sogn, broderbørnene Jacob Jensen af Emborg og smeden Jens Mortensen

12. LAV. Skanderborg-Åkær omters skifteprotokol 1786 2/8, fol. 442.

af Svejstrup. Fra søstersønnen Niels Olsen i Sjælland var ej indløbet nogen skrivelse, men svogeren Niels Simonsen påtog sig opsynet for ham ved denne forretning. Ligeledes påtog Jørgen Simonsen sig formynderaskabet for den umyndige søsterdatter Karen Olesdatter.

Registreringen indledes med to borde et af asketræ og et af egetræ samt en madskab med forskelligt indhold, blandt andet en messinglysestage, et stenkrus med låg og andre ting af den slags. Et halvt sengested med omhæng og sengetøj. Videre en hylde med røde potter, en puster, en ildtang og ildskuffe, skorstenslænker og en messingkedel. Endnu et sengested havde trykt omhæng og indhold af sengetøj. En jernpande og en rist, en jerngrøde, et lille trug, en hængelås, endnu en messingkedel og en garnvinde nævnes også.

I den inderste stue var et bord, et egetræs hængeskab med lås og nøgle, et lille spejl, et Nyrnberg stueur, en pyramide, to skilderier, en tin- og en stenthepotte, et par hvide tekopper og en del fade, tallerkener og andet service af tin. En malet kiste med lås og nøgle, som havde været forsejlet, hvilke kan synes lidt mærkeligt, for deri var kun den afdødes gangklæder. Der var ikke særlig mange, og de var ikke mere end 4 rdl. 8 sk. værd. En anden egekiste med lås og nøgle indeholdt enkens klæder. Et egesengested med grønt omhæng og meget sengetøj. Derefter nævnes et jernstrygejern og bryggersets indhold med en kobberkedel, håndkværn, tønder, trug, kar og forskelligt husgeråd af træ.

En beslægtet vogn, en trævogn, plov og harve blev vurderet i gården og herefter nævnes bæsterne, hvoraf den bedste blev vurderet til 9 rdl. Der var fire til i alt 25 rdl. Tre køer, to kvier, en spædkalv, to svin, 14 får, ti lam, to bukke, to geder og to kid. som tilsammen var 50 rdl. 3 mark værd. Endvidere blev redskaber og værktøj også vurderet.

Videre af løsøre fandtes ikke, men enken og lavværge erklærede at stervboet var ejendom efter skøde af 13. juni 1800, som blev fremlagt og derefter blev værdien angivet til 560 rdl. Boets samlede værdi blev således 734 rdl. 1 mark 9 sk.

Derimod blev angivet følgende gæld: En panteforskrivning af 4. januar 1800 fremlagt, den var på 399 rdl. og udstedt til gårdmand Laurits Nielsen i Ry. Videre blev angivet at stervboet var skyldig til hans majestæts kasse 157 rdl. 13 sk. Gårdmand Jens Lauritsen i Nygård mødte og fremlagde et af den afdøde underskrevet 24. januar 1801 til ham udstedt regning stor 50 rdl., hvilken kapital skulle have været afbetalt til snapsting 1802, desuden fordrer han at have til gode 14 rdl. og 6 rdl. rente for tre uger. Enkens lavværge gårdmand Niels Jensen af Ry angav at have til gode for korn og halm, han tid efter anden havde forstrakt den afdøde med, det var for 33 rdl. 2 mark 9 sk. Desuden var der flere mindre fordringer, her imellem løn til den afdødes søsterdatter Karen Olesdatter, som tjener her i boet. Videre gæld blev ikke anmeldt, men enken, lavværge og de tilstedeværende arvinger erklærede, at det anmeldte i alle måder forholdt sig rigtigt.

Gårdmand Niels Jensen af Ry som enkens lavværge fremlagde, en af den afdøde under 26. oktober 1788 udstedt regning, hvorefter han påstod en kiste til stedsønnen Laurits og nok en kiste samt en seng til steddatteren Karen Sørensdatter, af stervboet var godtgjort. Omtalte dokument blev modtaget til protokollation. Gælden beløb sig i alt til 725 rdl. 6 sk. hvorefter skiftet blev udsat.

Da der ikke var børn i ægteskabet, var arvingerne den afdødes søskende foruden enken Kirsten Lauritsdatter, som ved skifteslutningen var til stede med sin lavværge Peder Jensen. Broderen Niels Simonsen i Fiskerhuset var syg, på hans vegne mødte sønnen Simon Nielsen, og ellers broderen Jørgen Simonsen af Svejstrup. Disse erklærede, at de mødte på egne såvel som alle øvrige arvingers vegne, så at skiftet uden påtale kunne slutes. Den ved forrige skiftesamling regning fra Jørgen Simonsen til Jens Lauritsen i Nygård for skyldige 50 rdl., og som da ikke blev antaget til protokollation var nærværende, og lyder i kopi, at det var tilfredsstillende. Nærværende arvinger erklærede også, at enken siden den salig mands død var af 26 rdl. skat 1788 kan tilkomme med lavværge, forpligter sig til ikke alene at tilsvare denne byrde men tillige al anden gæld, som hviler på boet og holde både arvingerne og skiftefor-

valteren lige fri for alle krav og ansvar, forsikrede tillige, at der ingen videre indtægt var at beregne boet, da hendes salig mand ikke havde noget til gode hos nogen.¹³

1306. JENS SIMONSEN, født i Emborg, død sst. før 30. juli 1782. Gift 19. juni 1754 med Anne Cathrine Jacobsdatter, født i Hemstok, døbt 2. februar 1736, død i Emborg efter 1787.

Børn:

2080. Kirsten Jensdatter, født omtrent 1764.

2081. Jacob Jensen, født omtrent 1765.

Der blev holdt skifte efter Jens Simonsen den 30. juli 1782, hed hans efterladte enke Anne Cathrine Jacobsdatter, som ved skiftet efter sin mand havde Joen Rasmussen i Hemstok som lavværge. Børnenes formynder var Niels Simonsen i Fiskerhusene.¹⁴

Anne Cathrine Jacobsdatter var fra Hemstok. Hun var datter af Jacob Rasmussen og Kirsten Knudsdatter, som døde i 1748, og hun var blevet gift med Jens Simonsen, da hendes far døde i 1762. Faderen var da gift anden gang med Anne Christoffersdatter, der som enke den 24. september 1761 var blevet gift med Joen Rasmussen, så det var altså stedmoderens anden mand Anne Cathrine Jacobsdatters havde valgt som lavværge ved skiftet efter Jens Simonsen. Anne Cathrine Jacobsdatters mand er nævnt i skiftet efter hendes far i 1762.

Da Jens Simonsens bror Joen Simonsen døde barnløs i 1803, nævnes det at datteren Kirsten Jensdatter var gift med Jens Mortensen, smed i Svejstrup.¹⁴

1307. ANNE SIMONSDATTER, død før 1795. Gift med Ole NN.

Børn:

2082. Niels Olufsen, som i 1803 boede på Sjælland.

2083. Karen Olufsdatter, født omtrent 1763.

Anne Simonsdatter er nævnt i skiftet i 1795 efter hendes barnløse morbror Jens Jespersen og hans hustru Johanne Tomasdatter i Ry. Der nævnes det, at hun havde to sønner og en datter, hvis navne ikke oplyses, men deres navne ses i skiftet efter deres bror, som døde ugift i 1795. Hans arvinger var Niels Olufsen på Sjælland og Karen Olufsdatter, som var over 30 år gammel og tjente i Fårehuset i Ry sogn. Anne Simonsdatter nævnes ligeledes i skiftet efter hendes bror Joen Simonsen i 1803. Da levede to af hendes børn endnu.¹⁴

1308. MAREN LAURITSDATTER, døbt 15. december 1737, død efter 1801 i Emborg. Gift omtrent 1774 med Morten Salmandsen i Emborg, født omtrent 1719, som endnu levede 1787 men ikke i 1801.

Et kendt barn:

2084. Laurits Mortensen, født omtrent 1775.

Da Maren Lauritsdatters mor Kirsten Sørensdatter døde, var datteren gift med Morten Salmandsen i Ry,¹⁵ som før havde været gift med Simon Jensens enke Anne Jespersdatter i Emborg. Derved blev han fæster af gården, der, da han fæstede den, havde 31 fag bygninger og 2 td. 5 skp. 2 fjr. 2 alb. og 1 fjr. 1 alb. skov tilliggende hartkorn.¹⁶

13. LAV. Tyrsting herred skifteprotokol 1803 31/5, fol. 74.b, 75.b, 78.

14. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1782 30/7.

15. LAV. Skanderborg distrikts birks skifteprotokol 1799 29/11, fol. 72, 88, 118, 140, 159, 173.

16. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1745 6/4, fol. 264.

Maren Lauritsdatter var således Morten Salmandsens anden kone og blev altså gift med sine fætters stedfar. Morten Salmandsen og Maren Lauritsdatter levede endnu i 1787. Hun var gift første gang og deres søn Laurits Mortensen var 12 år. Ved folketællingen 1801 var Maren Lauritsdatter enke. Hun og sønnen Laurits Mortensen på 26 år boede stadigvæk i Emborg.

1309. JENS LAURITSEN, døbt 12 april 1739, død efter 1814 antagelig i Nygård i Dover sogn. Gift med Anne Marie Rasmusdatter, født omtrent 1761-63, død efter 1814.

Børn:

- 2085. Gunhild Jensdatter, døbt 23. maj 1784.
- 2086. Laurits Jensen, døbt 6. august 1786.
- 2087. Kirsten Jensdatter, døbt 22. august 1790.
- 2088. Gertrud Jensdatter, døbt 12. september 1793.
- 2089. Rasmus Jensen, født 18. januar døbt 29. januar 1797.

Ved folketællingen 1789 var Jens Lauritsen bonde og gårdbeboer i Nygård, han var 40 år, og hans hustru Anne Marie Rasmusdatter 24. De var begge i første ægteskab, og havde børnene Gunhild Jensdatter 3 år og Laurits Jensen, som var et år gammel. Da der i 1799, blev skiftet efter hans mor Kirsten Sørensdatter, boede de stadigvæk i Nygård,¹⁷ og ligeså ved folketællingen i 1801, hvor alle fire børn var kommet med.

1311. KIRSTEN LAURITSDATTER, født i Siim i Dover sogn. Gift 1. med Søren Nielsen 15. juli 1766 i Dover, død før 1787. Gift 2. før 1799 med Joen Simonsen, død i Fårehuset i Rye før 31. maj 1803.

Børn:

- 2090. Laurits Sørensen, født omtrent 1775.
- 2091. Simon Sørensen, født omtrent 1780.
- 2092. Karen Sørensdatter, født omtrent 1783.

1766 den 15. juli blev Søren Nielsen, enkemand af Fårehuset ved Ry og Kirsten Lauritsdatter, pige af Siim trolovet, forlovere var Søren Nielsen sognefoged af Siim og Rasmus Rasmussen Skovfoged af Emborg.

På grund af den manglende kirkebog i Ry er det uvist, hvornår Søren Nielsen døde, og hvornår Kirsten Lauritsdatter igen blev gift, men i folketællingen 1787 ses det, at hun var 48 år gammel og enke efter sit første ægteskab, og af de børn, som nævnes kunne det se ud til, at de var af hendes afdøde mands tredje og fjerde ægteskab, men eftersom han og Kirsten Lauritsdatter blev gift i 1766, må de alle tre være hendes børn efter deres patronymikon at dømme. Hun blev gift igen med sin fætter Joen Simonsen, men en bevilling til indgåelse af ægteskab er ikke fundet i bispearkivet.

I Skiftet efter Kirsten Lauritsdatters mor 1799 nævnes hendes mand som Jens Simonsen i Fårehuset.¹⁸ Der boede dog ikke nogen Jens Simonsen i Fårehuset, men derimod Joen Simonsen og hans kone Kirsten Lauritsdatter ifølge folketællingen 1801. Hun var da 63 år, gift anden gang, mens hendes mand Joen Simonsen, var gift første gang. (Se skiftet efter Joen Simonsen, nr. 1305 ovenfor. Der nævnes en søn Tomas Sørensen, som var af mandens 3. ægteskab, han var 26 år og ugift. Laurits Sørensen 12, Simon Sørensen 7 og Karen Sørensdatter 4. var af mandens 4. ægteskab. Det er dog lidt uklart om Laurits Sørensen var af hans 3. ægteskab, men navnet taget i betragtning har han formodentlig været Kirsten Lauritsdatters ældste søn.

17. LAV. Skanderborg distrikts birks skifteprotokol 1799 29/11, fol. 72, 88, 118, 140, 159, 173.

1320. CHRISTEN ANDERSEN, født i Siim, døbt 3. august 1760 i Dover. Tjente 27 år gammel i Siim, da hans mor Maren Simonsdatter døde i 1788.

1321. SIMON ANDERSEN, født i Siim, døbt 2. maj 1762 i Dover. Tjente 25 år gammel i Vrold, da hans mor Maren Simonsdatter døde i 1788.

1323. SØREN ANDERSEN, født i Siim, døbt 28. december 1766 i Dover. Boede 22 år gammel i Emborg kloster, da hans mor Maren Simonsdatter døde. Både han broderen Laurits og søsteren Anne er nævnt som tjenestefolk hos deres faster Maren Christensdatter og hendes mand Søren Sørensen, også selvom den i folketællingen oplyste alder ikke er den helt rigtige.

1324. LAURITS ANDERSEN, født i Siim, døbt 2. juli 1769 i Dover. Laurits Andersen var 19 år gammel og boede i Emborg kloster, da hans mor Maren Simonsdatter døde, så det var måske ham, der tjente hos Søren Sørensen, som var gift med hans faster Maren Christensdatter.

1325. ANNE ANDERSDATTER, født i Siim, døbt 10. november 1771 i Dover. Anne Andersdatter var 17 år da hendes mor døde, og hun boede ligesom sine brødre Søren og Laurits Andersen i Emborg kloster i 1788, og hun er skrevet i folketællingen 1787 som tjenestepige hos fasteren Maren Christensdatter og hendes mand Søren Sørensen, som var Anne Andersdatters formynder ved skifterne efter hendes forældre i 1778 og 1788.

1334. KNUD LAURITSEN, født i Hårby, døbt 21. oktober 1742 i Veng, død i Hårby 20. oktober, begravet 26. oktober 1794 i Veng. Gift 1. 16. januar 1765 i Veng med Anne Marie Rasmusdatter, født i Hårby, døbt 4. september 1746. Gift 2. 3. august 1770 i Veng med Anne Nielsdatter, født i Hårby, døbt 27. oktober 1747.

Børn i første ægteskab:

2093. Anne Knudsdatter, døbt 10. november 1765.

2094. Laurits Knudsen, døbt 28. januar 1770.

Børn i andet ægteskab:

2095. Niels Knudsen, døbt 27. februar 1774.

2096. Just Knudsen, døbt 31. marts 1776.

2097. Peder Knudsen, døbt 10. november 1782.

2098. Anne Marie Knudsdatter, døbt 18. juni 1786.

2099. Maren Knudsdatter, døbt 16. juli 1789.

Efter moderen Anne Knudsdatters død i 1764 afstod Laurits Justsen 1766 fæstet på gården i Hårby til sin søn. Gårdens hartkorn var næsten det samme, som i forældrenes tid, nemlig 3 td. 2 skp. 2 fjr. ½ alb. Bygningerne var forøget med 2 fag til 44, og besætningen var større, nemlig seks bæster to køer, to ungnød og 12 får.¹⁸

Af det skifte, der i 1794 blev holdt efter Knud Lauritsen, ses at han foruden enken Anne Nielsdatter efterlod sig to børn af det første ægteskab, nemlig Laurits Knudsen på 24 år og datteren Anne Knudsdatter, som var gift med Jørgen Østergård i Høver.

Børnene af Knud Lauritsens andet ægteskab med Anne Nielsdatter var Niels Knudsen på 20 år, Just Knudsen på 18, Peder Knudsen 12, Anne Marie Knudsdatter 8 og Maren Knudsdatter på 5 år.¹⁹

18. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1766 22/4, fol. 43.

19. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1794 28/3, fol. 109.

1337. ANNE JENSDATTER, født 1739 i Hemstok, død i Firgårde før 4. maj 1770. Gift 24. september 1761 i Dover med Niels Sørensen, født i Firgårde, døbt 18. november 1736 i Dover, død i Boes begravet 25. januar 1798 i Dover.

Børn:

- 2100. Jens Nielsen, døbt 22. august 1762.
- 2101. Johanne Nielsdatter, 8. marts 1764.
- 2102. Kirsten Nielsdatter, 6. januar 1766.
- 2103. Maren Nielsdatter, 14. februar 1768.
- 2104. Anne Nielsdatter, dåb ikke fundet.

Anne Jensdatters mand Niels Sørensen var søn af Søren Rasmussen og Kirsten Jensdatter i Firgårde. Hun og hendes mand Niels Sørensen var beslægtede, idet han også var efterkommer her. Der blev holdt skifte efter Anne Jensdatter 4. maj 1770. Hun efterlod sig en søn Jens, som var 8 år, og fire døtre Johanne på 6 år, Kirsten på 4 år, Maren på 2 år og Anne, som kun var 9 uger gammel, da hendes mor døde.²⁰

1342. ANNE CATHRINE JACOBSDATTER, født i Hemstok, døbt 2. februar 1736 i Dover. Gift med Jens Simonsen i Emborg.

Børn: Se under 1306 Jens Simonsen, som også er efterkommer.

1343. KIRSTEN JACOBSDATTER, født i Hemstok, døbt 11. marts 1739 i Dover. Gift 11. november 1763 i Dover med Søren Christensen, født 1740 i Firgårde.

Kirsten Jacobsdatters mand var søn af Christen Sørensen og Maren Pedersdatter i Firgårde, og han er ligesom hende efterkommer, med nr. 1421. De er ved folketællingen 1787 skrevet ind som familie nr. 1 i Firgårde, han som bonde og gårdbeboer og hun som madmor, de var begge 49 år gamle og i første ægteskab. De havde da to børn Christen Sørensen, som var 21 år gammel og Anne Sørensdatter 15 år gammel.

1352. PEDER MIKKELSEN, født i Stjær, døbt 3. september 1747, død sst. før 1. juli 1785. Gift med Kirsten Sørensdatter.

Barn:

- 2105. Maren Pedersdatter, født omtrent 1776.

Peder Mikkelsen var selvejergårdmand i Stjær, da han døde. Skiftet blev holdt den 25. maj til deling mellem hans efterladte enke Kirsten Sørensdatter og deres i ægteskab avlede datter Maren Pedersdatter, dervar 11 år gammel. Til stede var enken og hendes lavværge Jens Sørensen, selvejer i Stjær, og på barnets vegne som formynder Knud Rasmussen Galten fra Stjær. Registrering og vurdering var sket den 1. juli 1785.

Indboet i den øverste stue blev først skrevet ind, blandt møblerne varen egedragkiste med messingbeslag, lås og nøgle, som blev vurderet til 6 rdl., der i fandtes den afdødes klæder, skjorter, trøjer, veste, kjoler med mere, de blev vurderet til 9 rdl. 4 mark. En ny dragkiste med fire skuffer var 8 rdl. værd, den indeholdt enkens klæder. I endnu en dragkiste lå der klæder, men de tilhørte enkens søn Mikkeltomasen af hendes første ægteskab med Tomas Justsen. En malet kiste med bogstaverne K.S.D. og årstal 1766 var 6 rdl. værd, og i den var der flere af sønnens gangklæder. Et sengested med kappe, omhæng og sengetøj blev derefter vurderet. En egedragkiste med beslag med døtrene Bodil og Marens klæder, mens et egehængeskab med lås og nøgle indeholdt nogle glas og flasker.

20. LAV. Skanderborg-Åkær omters skifteprotokol 1770 4/5, fol. 758.

Der fortsattes med møblerne i den mellemste stue, hvor der var en jernkakkellovn med tud og dør, som var 12 rdl. værd. Dernæst nævnes et gammelt hængeskab med lås og nøgle, og endnu flere møbler blandt andet et klokkeværk, der kunne gå i otte dage, og som havde futral, det var 8 rdl. værd, og der var også hylder af fyrretræ med noget service og andet til husholdningsbrug. Lidt bøger blev vurderet, der imellem Søren Mathiasens regnebog. I et kammer var der et par gryder og andet udstyr.

Et gammel fyrretræsbord med skab under stod i den yderste stue, og der var to bænke, tolv trætallerkener, to små skåle. Et sengested med to omhæng, kappe og sengetøj har formentlig været en alkove, og der nævnes endnu et sengested.

I udhusene var der vogne, plov og harve, redskaber og værktøj. Bæsterne var 51 rdl. værd, og de øvrige dyr blev vurderet til 84 rdl. 5 mark samt halvparten af tre bistader til 3 rdl. Enken og lavværgeren angav at en kapital på 16 rdl. var lånt af Morten Nielsen i Snåstrup, og et sølvbæger var pantsat til Niels Jensen i Tåstrup.

Gården, der tilhørte boet efter skøde af 1773, var på 3 td. 6 skp. 1 alb. med lidt over 2 alb. skovtilliggende. Den blev vurderet til 600 rdl. men da der endnu skyldtes 213 rdl. 1 mark 13 sk. til kongens kasse blev 386 rdl. 4 mark 3 sk. tilført boets formue foruden en anpart af Stjær kirkes tiende, som udgjorde 40 rdl. 3 mark 12 sk.

Endvidere var boet indført i afgangne Peder Nielsens Søballes skifte med en sekstendedels anpart af Stjær sogns korntiende, nemlig 47 rdl. 1 mark 14 sk. Ligeledes var en fjerdepart i Søkær boet tilhørende efter skøde til byens beboere 1787, med et beløb på 79 rdl. Derved blev boet registrerede formue på 924 rdl. 2 mark 12 sk.

Derefter blev gælden noteret. Derimellem indestående børnepenge, som ifølge skiftet efter Tomas Justesen, enkens første mand var på 99 rdl. Desuden var der nogle andre gældsposter, hvoraf de fleste var på mindre beløb. Gården med tilliggende tiender var udbudt på ryttergods auktionen til 1160 rdl., men derfra gik 301 rdl. 1 mark 7 sk. som kronen endnu havde til gode så der var 858 rdl. 4 mark 9 sk. samt rente 34 rdl. 2 mark 2 sk. Den samlede formue inklusive andelen i Søkær blev således på 1411 rdl. 3 mark 12 sk. Men besværingen var dog på 1389 rdl. 4 mark 3 sk., hvorved der kun blev 71 rdl. 4 mark 11 sk. til deling mellem enken Kirsten Sørensdatter og hendes og Peder Mikkelsens datter Maren Pedersdatter.²¹

1361. KIRSTEN CLAUDDATTER, født i Illerup, døbt 7. marts 1759 i Dover, død i Tørring før 13. april 1790. Gift med Christen Rasmussen.

Børn:

2106. Karen Christensdatter, født omtrent 1786.

2107. Johanne Christensdatter, født omtrent 1788.

Kirsten Clausdatters mand Christen Rasmussen var selvejergårdmand i Tørring, da hun døde i 1790. Skiftet efter hende blev holdt den 13. april 1790. Ved forretningen var enkemanden til stede på egne vegne, og børnenes morbror Mikkil Clausen af Illerup og deres mosters mand Christian Nielsen af Bjertrup var ligeledes nærværende. Det registrerede indbo var meget almindeligt og dyrene var 124 rdl. værd. Kirsten Clausdatter havde ret mange og gode klæder, men de blev ikke vurderet, for dem skulle hendes to små døtre have.

Gården, der var på 2 td. 7 skp. 3 fjr., var efter skøde af 8. juni 1780 400 rdl. værd. Ifølge det efter enkemandens første salig kone, afgangne Karen Andersdatter her i stervboet sluttede skiftebrev af 10. februar 1786, hæftede på boet en rigtig og virkelig gæld, der tilhørte enkemandens i ægteskabet med bemeldte hans første salig kone avlede fire døtres indestående mødrene arv og gave, hvorfor enkemanden erklærer ej at kunne erindre sig endnu til

21. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1787 25/5 1787, fol. 490 b.

overformynderen at have givet, den ham ved bemeldte skifte forpligtede panteforskrivning. Og er til dem alle fire rede penge 229 rdl 1 mark 6 sk. samt hver en seng med klæder til 20 rdl. og en kiste til 4 rdl., for dem alle 96 rdl.

Desuden skyldte Christen Rasmussen 99 rdl. til Jens Rasmussen i Tinghuset ved Ry, 30 rdl. til Niels Rasmussen i Tørring. Bygningernes brøstfældighed samt det, som skulle forblive ved gården var på 50 rdl. så boets besværing blev på 504 rdl. 1 mark 6 sk. som blev likvideret med boets formue, der var 768 rdl. 1 mark 8 sk., så der blev 264 rdl. 2 sk. til deling mellem Christen Rasmussen og hans og Kirsten Clausdatters to døtre.²²

1362. MIKKEL CLAUSEN, født i Illerup, døbt 3. marts 1762 i Dover, død i Illerup 7. marts, begravet 14. marts 1795 i Dover. Gift 2. november 1787 i Veng med Maren Madsdatter.

Barn:

2108. Anne Mikkelsdatter, født 25 november, døbt 1. december 1793.

Trolovelse 2. oktober med ungarl Mikkel Clausen i Illerup og pige Maren Madsdatter i Veng. Forlovere Niels Rasmussen og Mikkel Jensen begge i Illerup. Mikkel Clausens første barn blev døbt Marie, hun blev båret af Mads Sørensen's kone fra Veng, som var Maren Madsdatters stedmor.

Den lille pige må være død før sin far, for hun er ikke nævnt i det skifte, som blev holdt efter ham den 3. marts 1795, og da datteren Anne blev døbt, var hendes morfar Mads Sørensen fra Veng den først nævnte af fadderne. Allerede en måned efter Mikkel Clausen var blevet begravet, blev hans enke Maren Madsdatter trolovet med ungarl Søren Rasmussen fra Veng. Da de var "kodelige søskendebørn" skete det med kongelig bevilling, forlovere var Niels Andersen og Laurits Jensen, begge af Veng.

1378. MALENE BERTELSDATTER, født i Mesing, døbt 2. marts 1746. Gift i Mesing 28. februar 1766 med Daniel Rasmussen, født i Mesing, døbt 21. maj 1741.

Malene Bertelsdatter og Daniel Rasmussen overtog hendes fars selvejergård i Mesing, hvorpå de efter ryttergodsauktionen fik kongeligt skøde den 12. januar 1768. Foruden gården købte Daniel Rasmussen i 1770 et hus af regimentskriver Moldrup. Begge skøder blev tinglæst den 11. november 1779.²³

1381. JØRGEN ANDERSEN, født i Alken, døbt 16. marts 1749 i Dover, død i Ry efter 1801. Gift med Johanne Marie (Svendsdatter), født omtrent 1764, død i Ry efter 1801.

Barn:

2109. Peder Jørgensen, født omtrent 1785.

Ifølge skiftet der blev holdt da Jørgen Andersens far døde i 1786, var han flyttet og var blevet fæstegårdmand i Ry.²⁴ Ved folketællingen 1787 var han 35 år og hans kone Johanne Marie 23. De var begge i første ægteskab og havde en lille søn ved navn Peder Jørgensen på to år, en tjenestekarl Ernst Pedersen var 15 år, det var muligvis ham, som blev gift med Jørgen Andersens halvsøster Anne Cathrine Andersdatter. Hvorvidt det var den samme Jørgen Andersen, som boede i Ry i 1801, er tvivlsomt. Hans kone hed Marie Svendsdatter. Han var

22. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1790 13/4, fol. 715.

23. LAV. Skanderborg distrikts skøde-panteprotokol 1779 11/11.

24. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1786 15/7, fol. 438.

husmand med jord og træskomand og de var begge i første ægteskab, men hans alder opgives til 49 år og hendes til 48. De havde en hjemmeboende søn Peder Jørgensen, som var 16 år gammel.

1382. MAREN ANDERSDATTER, født i Alken, døbt 7. maj 1750 i Dover. Gift før 1780 med Hans Mortensen, født omtrent 1748. De levede begge i 1801 i Glarbo i Ry sogn.

Børn:

- 2110. Gunhild Hansdatter, født omtrent 1780.
- 2111. Maren Hansdatter, født omtrent 1784.
- 2112. Johanne Hansdatter, født omtrent 1786.
- 2113. Karen Hansdatter, født omtrent 1788.
- 2114. Ellen Hansdatter, født omtrent 1790.

Maren Andersdatter var blevet gift med Hans Mortensen i Ry, da der blev holdt skifte efter hendes far 1786.²⁵ I folketællingen 1787 ses, at Hans Mortensen var bonde og gårdbeboer 40 år. Hans hustru Maren Andersdatter 37 år og begge var i første ægteskab, og deres børn hed Gunhild 8 år, Maren 3 år og Johanne 1 år. De boede begge i Glarbo 1801, og hos dem boede deres ovennævnte børn, hvis omtrentlige fødselsår er beregnet efter deres i folketællingerne nævnte alder. Der nævnes desuden to tjenestefolk Rasmus Salmansen, som var enkemand efter første ægteskab og 31 år gammel samt Rasmus Sørensen på 21 år.

1383. TROELS ANDERSEN, født i Alken, døbt 2. august 1756. Gift 6. maj 1791 i Dover med Maren Nielsdatter af Illerup, født omtrent 1768.

Troels Andersen og Maren Nielsdatter fik flere børn før 1801, men kun en datter Karen på et år er nævnt i folketællingen det år. Alligevel er det undersøgt i kirkebogen, hvor når de ellers fik børn, for at se om søsteren Anne Cathrine Andersdatter og hendes mand Ernst Pedersen skulle være mellem fadderne, og det var Ernst Pedersen, da en datter Karen blev døbt i 1797. Den datter må dog være død som lille, for netop i juli 1800 blev endnu en datter døbt Karen. Tre sønner, Anders født 1792, Anders født 1793, Niels født 1795 døde ligeledes før 1801, hvornår og ligeledes hvordan det gik en datter Anne, født i 1803 er ikke undersøgt.

1384. GUNDER ANDERSDATTER, født i Alken, død efter 1801. Gift 11. juli 1786 med Jens Andersen i Ry, født omtrent 1759, død efter 1801.

Gunder Andersdatter var gift med selvejergårdmand Jens Andersen i Ry, da der blev holdt skifte efter hendes far i 1786.²⁵ Ved folketællingen i 1787 var de begge 28 år og gift første gang. Ægteskabet var tilsyneladende barnløst, for de nævnes i folketællingen 1801, begge var da 42 år og havde ikke børn.

1385. MAREN ANDERSDATTER, født i Alken, døbt i Dover 15. august 1762, død efter 1801. Gift med Søren Mortensen før januar 1786, født i Nør Vissing, døbt 11. maj 1757 i Veng.

Børn:

- 2115. Cathrine Sørensdatter, født 25. september, døbt 7. november 1792.
- 2116. Anders Sørensen, født 1. april, døbt 12. april 1795.
- 2117. Troels Sørensen, født 13. marts, døbt 18. marts 1797.
- 2118. Knud Sørensen, født 7. september, døbt 12. oktober 1800.
- 2119. Karen Sørensdatter, født 10. juli, døbt 18. juli 1802.

Maren Andersdatters mand Søren Mortensen er nævnt i skiftet efter hendes far i 1786.²⁵

I folketællingen 1787 ses det, at Søren Mortensen var 31 år og gift anden gang, han var bonde og gårdbeboer, Maren Andersdatter var i sit første ægteskab, og hos dem boede opholdsmand, enkemand Morten Jensen, som var 60 år gammel og han var stadig opholdsmand 1801. Søren Mortensen 46 år og Maren Andersdatter 38 år havde da fået fire børn, Cathrine 9 år, Anders 6 år, Troels 3 år og Knud 1 år gammel.

1387. ANNE CATHRINE ANDERSDATTER, født i Alken, døbt i Dover 16. marts 1768. Gift med Ernst Pedersen i Ry. Født mellem 1768 og 1772.

Børn:

2120 Karen Ernsdatter, født omtrent 1796.

2121. Anders Ernstsens, født omtrent 1798.

2122. Christence Ernsdatter, født omtrent 1800.

Anne Cathrine Andersdatter og hendes mand er begge nævnt i skiftet efter hendes far i 1786.²⁶ I folketællingen 1787 finder man Ernst Pedersen som 15 år gammel og tjenestekarl hos Jørgen Andersen i Ry. Ved folketællingen 1801 var Ernst Pedersen og Anne Cathrine Andersdatter blevet gift. Han var inderste og træskomand 34 år gammel og de havde tre børn. Deres bryllup er ikke fundet i Dover kirkebog, men Ernst Pedersen var fadder hos Anne Cathrines søster Maren Andersdatter og Søren Mortensen i Nørre Vissing, da deres søn Troels blev døbt i 1797, og samme år hos Anne Cathrines bror Troels Andersen i Alken, da han fik døbt en datter Karen.

1392. JOHANNE PEDERSDATTER, født i Mesing, døbt 12. januar 1750, død i Stilling før 23. august 1785. Gift 13. december 1771 i Mesing med Rasmus Jensen Fregerslev, født i Stilling, døbt 2. december 1742, død efter 23. august 1785.

Børn:

2123. Peder Rasmussen, døbt 12. december 1773 i Mesing.

2124. Jens Rasmussen, døbt 22. september 1776 i Mesing.

Johanne Pedersdatters mand blev kaldt Rasmus Jensen Fregerslev, fordi hans far Jens Jensen, som var født i Fregerslev, blev kaldt ligesådan, og da Jens Fregerslev blev gift med Anne Rasmusdatter i Stilling, købte han gården på ryttergodsauktionen. Hans tilnavn ses også da sønnen Rasmus Jensen Fregerslev blev døbt 2. december 1742.

Ved ægteskabet med Johanne Pedersdatter blev Rasmus Jensen ejer af hendes fødegård i Mesing. Skødet på gården, der var dateret 11. januar 1768, blev tinglæst og givet til ham 16. oktober 1772 af svigerfaderen Peder Poulsen.²⁶

Imidlertid flyttede Rasmus Jensen Fregerslev og Johanne Pedersdatter til Stilling, hvor hans fødegård blevet overdraget ham af broderen Mikkil Jensen (Fregerslev), som den 13. september 1779 havde fået gården dér tilskødet af deres mor Anne Rasmusdatter.

Der blev holdt skifte i Stilling efter Johanne Pedersdatter den 23. august 1785 til deling mellem enkemanden og hans med den salige kone i ægteskab sammen avlede 2de sønner Peder Rasmussen 13 år og Jens Rasmussen i niende år. Ved forretningen var nærværende enkemanden på egne vegne og som født værge for sine børn, som tilsynsværge nævnes børnenes morbror Niels Pedersen af Hørning.

Registreringen foregik fra rum til rum, og i den øverste stue indledt med en lille udpuklet sølvbæger på tre knapper med P.R.S. M.P.D. og et par fruentimmer skospænder med J.P.D.,

25. LAV. Skanderborg-Åkær omters skifteprotokol 1786 15/7, fol. 438.

hvorefter møbler og andet inventar blev skrevet op. Johanne Pedersdatters klæder lå mellem nogle hvide tekopper, servietter og andre ting i en dragkiste. En anden dragkiste med fire skuffer indeholdt noget gammelt christentøj og flere af den afdødes klæder, hvoraf der var flere, som lå sammen med nogle duge og lagner i endnu en dragkiste. Endelig nævnes noget tinservice, en jern vindovn og en ildklemme.

Et langt bord og to bænke blev vurderet i den mellemste stue, hvor der også var et gammelt madskab med tre rum. Deri var nogle thekopper og en sort thepotte, seks malede træ-tallerkener, et krus med tinlåg og en lille jerngryde. I et lille malet skab fandtes nogle gudelige bøger. Derefter blev to sengesteder med indhold af sengetøj vurderet, og der var også en stor jern vindovn med kobbertud, den var hele 17 rdl. værd, mens den kakkelovn, som stod i den første stue, blev vurderet til 8 rdl., nok har været en bilæggerovn. To messingkedler en jernrist, en pande og en skorstenslænke fandtes i et lille kammer, hvor der også var et par fruentimmersko og et par tøfler. I den yderste stue var der endnu et langt bord og to bænke, et rødt krus med tin låg og en lille stob. En brunmalet kiste indeholdt børnenes klæder. Derefter nævnes tre træstole, et stort og et lille messing fyrbækken, et strygejern af messing, en uldsaks samt en peberkværn, en ildklemme og en ildske, to skorstenslænker, en messingkedel og ti tintallerkener og nogle småting. Et sengested med sengeklæder nævnes derefter, og endnu et sengested var i et lille kammer, hvor der også fandtes et lille skrin og en pyramide. I mælke kammer og bryggers var der sibøtter, tønder, kar, baljer og andet husgeråd af træ, nogle kobberkedler og et par jerngryder.

Vogne, plov, harve, to hjulbøre, værktøj og redskaber blev vurderet i gård og udhuse. En rød hingst plag var 18 rdl. og en sort hoppe 20 rdl. værd og der var i alt fem bæster, ti køer, to spæde kalve, tretten får og tretten lam, en vædder, en so og tre grise. Dyrene blev vurderet til 149 rdl 4 mark. Efter forevist skøde af 6. juni 1783 tilhørte gården stervboet tilligemed gårdens anpart i sognets kirkekorn og kvægtiende, efter matriklen nr. 1 for hartkorn ager og eng 5 td. 1 skp. 3 fjr., som med bygninger, rettighed og herlighed i mark og by var anset og vurderet á tønden 100 rdl. gør 621 rdl. 4 mark 4 sk. Deraf indestår i kirketienden den halve købesum, som til hans majestæts kasse forrentes med 4 procent til 11. december, kapitalen på 44 rdl. blev derefter fratrukket, så gårdens værdi blev 477 rdl. 1 mark 4 sk.

Skødet lyder således. Undertegnede Mikkel Jensen i Stilling tilstår hermed at have solgt, skødet og afhændet fra mig og mine arvinger til min kære broder Rasmus Jensen i Stilling og hans hustru og deres arvinger, den gård i Stilling sogn og by beliggende, som bemeldte min bror nu beboer og i matriklen under nr. 1 er anslaget for hartkorn ager og eng 5 td. 1 skp. 3 fjr. med dertil samme bygninger, besætning og tilliggende i mark og by, item kirkekorn og kvægtiende af foranmeldte herved skødede hartkorn. Og da ermeldte min kære broder Rasmus Jensen for berørte gård med hartkorn og alt tilliggende, samt kirkekorn og kvægtiende til samme gård, fuldkommen har betalt mig belovede 600 rdl. Så bekender jeg for mig og mine arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed efterdags at have til, eller udi det herved solgte, men samme med al den rettighed og herlighed mig det efter skøde fra min mor, salig Anne Rasmusdatter af 13. september 1779, og opholdt kontrakt imellem hende og mig af 4. februar 1770, har været ejende, skal følge og tilhøre bemeldte min broder Rasmus Jensen, hustru og arvinger, med videre sædvanlig skøde tekst. Desuden angav enkemanden at have tilhørende skov på Mesing mark, den gård tilliggende, som han der forhen har nydt og beboet, efter skøde af 19. august 1772 og nu afhændet og bortsolgt til nogle Mesing beboere med undtagelse af bemeldte stykke skovskifte "Helvedes Koldt" kaldet langs op med den såkaldte Møllebæk, som står for skovskyld 1 fjr. 1 1/3 alb., hvilken ejendom af vurderingsmændene, som [med] samme er bekendt, blev vurderet til 210 rdl. Boets hele formue blev derefter på 1061 rdl. 4 mark 8 sk.

Til modregning blev boets besværing derefter angivet, som indbefattet bygfældighed, plovbæster, vogn plov og harve, samt enkemandens begravelse mod hans salig kones til-

sammen udgjorde 74 rdl. så der til deling blev 987 rdl. 4 mark 8 sk. Rasmus Jensen havde besluttet at komplementere sine sønners andel, så de hver især skulle have 300 rdl. Skiftet sluttede med at enkemanden skulle give en behørig panteforskrivning til overformynderen, "som han altid for gud og øvrigheden agter bekendt at være, desuden at betale skiftet og holde skifteforvalteren anger og skadesløs".²⁶

1400. ANNE ANDERSDATTER, født i Svejstrup, døbt i Dover 9. maj 1734, død i Svejstrup, begravet i Dover 9. oktober 1760. Gift 23. marts 1751 i Dover med Knud Rasmussen, født i Firgårde omtrent 1728.

Børn:

2125. Margrete Knudsdatter, døbt 14. september 1751.

2126. Anne Knudsdatter, døbt 20. april 1755.

1. oktober blev der holdt skifte i Svejstrup efter rytterbonden Knud Rasmussens kone Anne Andersdatter, arvingerne var Knud Rasmussen og hans og Anne Andersdatters to små piger Margrete på ti år og Anne, som var seks år gammel. Som formynder for den yngste var mødt Tomas Rasmussen fra Nygård og for den ældste Rasmus Jensen Østergård i Svejstrup.

Vurderingen blev indledt med lidt sølvtoj til en værdi af 7 rdl. Et lille bæger var med bogstaverne C.S.S. og A.B.D. med årstallet 1704 samt fire små sølvskeer. En tjenlig kedel i grue og en tragt var af kobber, tre kedler, et fyrbækken to par lysesager, hvor det ene var gammeldags, et fyrfad og et gammelt bækken var altsammen af messing. Tinfade, tintallerkener og en smørbrik blev vurderet efter vægt. En jernkakkellovn med kobbertud var med 20 rigsdalers værdi den mest værdifulde af metalsagerne. Det øvrige husgeråd af jern bestod af to skorstenslænker, gryder, rist og pande, et strygejern, redskaber og værktøj.

Møblerne bestod af et gammelt asketræs bord med lukket fod af egetræ, og der var to andre borde, fire stole, hvoraf den ene var en bøgetræs armstol. Et gammeldags egetræs skab havde fem låger og fire låse, et hængeskab var af egetræ, det var to kister også, den ene var med fem jernbånd og håndgreb og begge var med lås og nøgle og den sidste med Knud Rasmussens initialer K.R.S. og årstallet 1747. Foruden dem var der en malet kiste med lås og nøgle et skrin og endnu en kiste samt tønder, kar og andet trætoj til husholdningen.

Sengetøjet blev vurderet i de respektive senge, som var to himmelsenge med egetræsstolper og endnu et fyrretræs sengested uden himmel, alle med omhæng, samt en "Hul Seng", altså en alkove. Noget linned, to duge af drejl, to pund hør, syv et halvt pund engelsk uld, noget spundet hør og blårgarn samt to pund uld blev vurderet for sig.

Den afdødes kones klæder bestod af en sort stoffes kjole til 3 rdl og et rødt sakseskørt til 3 rdl. 2 mark de mest værdifulde, det øvrige var skorter, trøjer, et saksesk liv med rødtribede ærmer, et blå liv med bundne, dvs. strikkede ærmer, en blå kattunskåbe havde sølvhager. En brun haghue, en grøn hue og en rødblommet hue var alle af silke. Tørklæder, et halsklæde med kniplinger, forklæder, hvoraf et var af kramlærred, seks horgarns særke, et par vanter, tre par strømper og et par sko med metalspænder blev også regnet med. Klæderne var 33 rdl. 3 mark 6 sk. værd.

Af gårdens dyr var en sort hoppe 18 rdl. og to andre henholdsvis 16 og 15 rdl. værd og der var bæster til en samlet værdi af 116 rdl. Kvæg og får blev vurderet til 65 rdl. 2 mark og svin, gæs og bier til 24 rdl. 2 mark 4 sk. Boets formue var 438 rdl. 3 mark 14 sk.

Gårdens 51 fag må have været i god stand, for til reparationer krævedes kun 10 rdl. Der skulle være 6 bæster til en værdi af 72 rdl., en stud til 8 rdl., 3 køer til 16 rdl. og tillige med de øvrige dyr, vogn, plov og harve blev kravet på 124 rdl. som med en gæld for sædekorn

26. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1785 28/8, fol. 353.

på 20 rdl. blev 154 rdl., så der blev 284 rdl. 3 mark 14 sk. til deling mellem Knud Rasmussen og hans to døtre, så de hver fik 71 rdl 15½ sk. i arv efter deres mor.²⁷

Knud Rasmussen blev gift igen 5. juli 1763 med Trine Jensdatter af Nygård. Ifølge Dover kirkebog havde de som nære slægtninge været nødt til at få bevilling til at indgå ægteskab. (Se efterkommer nr. 1438)

1401. GERTRUD ANDERSDATTER, født i Svejstrup, døbt 25. februar 1736 i Dover, død sst. 10. februar i Svejstrup, begravet 15. februar 1807 i Dover. Gift 17. juli 1764 i Dover med Rasmus Pedersen, født i Svejstrup, døbt 27. maj 1742 i Dover, død i Svejstrup 18 januar 1812, begravet 27. januar i Dover.

Rasmus Pedersen betalte 3 rdl., da han i 1765 fæstede sin far Peder Jensens gård, som han måtte oplade på grund af slette vilkår, for kvæget var altsammen af "svagheden bortdød", så der alene til besætning var seks bæster, to kloder²⁸ og 18 får, så han måtte selv efterhånden sørge for at anskaffe de fornødne dyr. Gården havde 37 fag bygninger og et tilliggende hartkorn på 4 td. 2 skp. 2 fjr. 1 3/8 alb. Peder Jensen og hustru fik løfte om ophold på gården.²⁹

1404. ANNE JENSDATTER, født i Nør Vissing, døbt 16. august 1716 i Veng. Gift 1. med Peder Rasmussen, født i Nør Vissing, døbt 8. august 1697, død i Nør Vissing begravet 27. oktober 1733. Gift 2. 21. februar 1734 i Veng med Jens Pedersen Gammelgård, født omtrent 1710 i Gammelgård, død i Nør Vissing, begravet 5. april 1786 i Veng.

Børn i andet ægteskab:

2127. Peder Jensen, døbt 12. december 1734.

2128. Anne Jensdatter, døbt 18. november 1736.

2129. Jens Jensen, døbt 6. februar 1739.

2130. Bernt Jensen, døbt 7. juli 1743.

2131. Johan Jensen, døbt 4. juli 1745.

2132. Marie Jensdatter, døbt 4. september 1746, begravet 4. februar 1748.

2133. Kirsten Jensdatter, døbt 21. december 1748.

Peder Rasmussen fæstede sin fars gård, som han oplod for ham på grund af alderdom, og fordi han havde brug for sønnens hjælp.³⁰ Peder Rasmussens første kone Anne Frandsdatter døde i oktober 1731 fra en spæd datter, som kun var to år da hendes far også døde. Skiftet efter ham blev holdt i overværelse af hans enke Anne Jensdatter, til deling mellem hende og hans lille datter Mette Cathrine Pedersdatter. Hendes morfar Frands Jensen fra Hørning overværede skiftet som formynder for sin datterdatter.

Der var to bægre og 6 skeer af sølv til en værdi af 42 sldl. Blandt indboet var en jernkakkellovn og et nyt egetræs sengested med himmel over. Peder Rasmussens klæder blev vurderet til 13 sldl. 1 mark 4 sk. og Anne Frandsdatters til 15 sldl. 7 mark. Af bøger nævnes en salmebog og en gammel huspostil. Formuen var på 517 sldl. 1 mark 8 sk. Besværingen og noget gæld udgjorde tilsammen 453 sldl. 8 sk. så der til deling blev 64 sldl. 1 mark. Den lille datter Mette Cathrine døde samme år som sin far, og hendes morfar Frands Jensen i Hørning og hendes farmor Kirsten Knudsdatter, enke efter Rasmus Pedersen, arvede den lille piges midler.³¹

27. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1762 2/10, fol. 242.

28. Klode, en ung hest det samme som en plag.

29. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1765 28/3, fol. 26.

30. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1726 26/10, fol. 229.

31. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1732 12/2, fol.10, 1733 3/10, fol.5, og 7.

Anne Jensdatter blev gift igen med Jens Pedersen, som fæstede gården, der havde 58 fag huse og et tilliggende på 5 td. 7 skp. 3. fjr. 2 alb. Foruden gården fæstede han også en tredjedel af et boels øde jord 6 skp. 1 fjr. 2 2/3 alb og skov på 2/3 alb., som brugtes til gården.³²

Antagelig har Jens Pedersen allerede boet i eller tjent i Nør Vissing, da han fæstede gården, for ved hans og Anne Jensdatters vielse nævnes det ikke, at han var andetsteds fra. Dog ses det, at mange af fadderne ved hans børns dåb var fra Høver, Storning og fra Gammelgård. En af fadderne Niels Pedersen kom derfra, og hans kone var gudmor i 1746 og 1748. Jens Pedersens far var formodentlig den Peder Nielsen, som i 1725 afstod Gammelgård til sin søn Niels Pedersen.³³ Da der blev holdt skifte efter Peder Pedersen i Storning, var Niels Pedersen i Gammelgård og Jens Pedersen i Nør Vissing som farbrødre mødt til skiftet som børnenes formyndere.³⁴

1405. RASMUS JENSEN, født i Nør Vissing, døbt 11. september 1718 i Veng, død i Svejstrup, død sst., begravet i Dover 28. oktober 1762. Trolovet 22. oktober 1743 med Maren Pedersdatter, født 1704, død i Svejstrup 3. marts 1780.

Rasmus Jensen fæstede 15. november 1743 afdøde Jørgen Nielsens gård i Svejstrup, og blev gift med hans enke Maren Pedersdatter. Det var en stor gård, han derved blev fæster af. Der var 72 fag bygninger og det tilliggende hartkorn var 8 td. 4 skp. 3 fjr.³⁵

Ved ægteskabet blev Rasmus Jensen stedfar til Maren Pedersdatters fem børn, Maren, Sidsel Marie, Anne Cathrine, Just og Johanne, men selv fik han ikke børn. Det blev derfor hans stedson Just Jørgensen, der efter hans død fik fæstebrev på gården.³⁶

1407. ANDERS JENSEN, født i Nør Vissing omtrent 1725, død sst., begravet 10 februar 1764 i Veng. Gift 15. juni 1753 med Sidsel Marie Jørgensdatter, født i Svejstrup 2. juli 1732, død efter 1764.

Børn:

2134. Kirsten Andersdatter, døbt 21. november 1756.

2135. Jens Andersen, døbt 21. januar 1759.

2136. Jørgen Andersen, 11. marts 1761, begravet 29. august 1762.

2137. Maren Andersdatter, døbt 6. februar 1763.

16. marts 1753 fik Anders Jensen fæstebrev på sin far Jens Rasmussens gård, som faderen på grund af alderdom og skrøbelighed havde afstået til ham. Gården havde 64 fag bygninger og et tillæggende som med en tredjedel af nr. 7 til sammen udgjorde 6 td. 4 skp. 3 fjr. 1 2/3 alb hartkorn.³⁷ Samme år blev han gift i Svejstrup med sin ældre bror Rasmus Jensens stedatter Sidsel Marie Jørgensdatter, som efter Anders Jensens død blev gift med Joen Jensen fra Javngyde 13. juli 1764.

1410. ANNE SØRENSDATTER, født i Firgårde omtrent 1729, død i Svejstrup, begravet 26. maj 1803 i Dover. Gift 6. august 1751 i Dover med Jens Pedersen, født omtrent 1701, død i Svejstrup, begravet 13. oktober 1778.

32. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1734 2/11, fol. 76.

33. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1725 11/10, fol. 210.

34. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1756 12/6, fol. 221.

35. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1743 15/11, fol. 240.

36. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1764 24/3, fol. 375.

37. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1753 16/3, fol. 151.

Børn:

- 2138. Søren Jensen, døbt 30. august 1752.
- 2139. Maren Jensdatter, døbt 17. marts 1753.
- 2140. Jacob Jensen, døbt 6. august 1756.
- 2141. Sidsel Marie Jensdatter, døbt 17. december 1758.
- 2142. Kirsten Jensdatter, døbt 30. august 1761.
- 2143. Rasmus Jensen, døbt 11. marts 1764.
- 2144. Johanne Jensdatter, døbt 27. november 1768.

Ved ægteskabet med Jens Pedersen i Svejstrup blev Anne Sørensdatter stedmor til hans børn Peder Jensen på 13, Kirsten på 8, Knud på 6 og Anne som kun var 5 uger da hendes mor Maren Jacobsdatter døde i 1751.³⁸ Da Jens Pedersen døde var alle børnene blevet voksne. Sønnen Knud boede i København og døtrene var blevet gift, Kirsten med Just Jørgensen i Østergård i Svejstrup og Anne med Peder Sørensen i Laven.

Anne Sørensdatters ældste døtre var ligeledes blevet gift, da der blev holdt skifte efter Jens Pedersen den 15. december 1778, Maren Jensdatter med Peder Eriksen i Boes og Sidsel Marie Jensdatter med Jørgen Jensen i Svejstrup.

Registreringen blev påbegyndt i den inderste stue med bord og bænk, derefter et sengested af fyrretræ med egestolper, omhæng og kappe samt sengetøj. Der var mere sengetøj i en alkoveseng. En brunmalet egekiste, der var 4 rdl. værd indeholdt enkens klæder. To spinderokke og fire bøger og et lille skrin af egetræ og med nøgle og lås blev derefter vurderet, det indeholdt den yngste søns klæder. Der fortsattes med et messing rivejern, jernpande og rist og lidt udstyr til madlavningen, ildske og ildklemme, en flaske og to glas.

I den yderste stue var et egebord og to fyrretræs bænke, et gammelt bord af fyrretræ og en brunmalet halv kiste af egetræ med den salig mands yderst beskedne klæder, en blå vadmel's kjole, en skindtrøje, en vadmesttrøje, en brystdug, et på skindbukser, tre hørgarns-skjorter, to par blå strømper, en hat og et hatslag. De blev vurderet til i alt 5 rdl. Et gammeldags skab med fem låger indeholdt fødevarer. Et egesengested med gardiner og omhæng var fyldt med sengetøj. Derefter nævnes en lille jerngryde, en skorstenslænke, en hegel og en mangelfjæl. I bryggerset var en kobberkedel i grue, som kunne rumme en halv tønne, et stort og et mindre egekar, en håndkværn og et bagetrug, nogle sold og et drøftetrug. Kornet på loftet og i laden blev ikke vurderet, da det var fornødent til føde og udsæd. Vogne, plov og harver samt en slibesten blev vurderet i gården og udhusene. Gårdens dyr fire hopper, en hest, en hesteplag og et mærføl, tre køer, en kvie, fire stude og to kviekalve, elleve får og to lam, et svin og tre grise, tre gæs og en gase blev i alt vurderet til 86 rdl. 5 mark.

Efter forevist skøde af 31. juli 1768 tilhørte gården boet. Den havde et tilliggende hartkorn ager og eng på 4 td. 2 skp. 1 fjr. 1 $\frac{3}{8}$ alb. og blev vurderet efter købesummen på skødet til 441 rdl. 2 mark 1 sk. hvorfra gik restgælden til kongens kasse, som forrentendes med 4 procent, var 220 rdl. 4 mark 1 sk., så gårdens værdi blev på 220 rdl. 4 mark. Dernæst blev det kongelige skøde skrevet ind. Nok en anpart i byens skov og tørvejord samt af husene efter skøde af 24. januar 1769, hvilket anses af værdi til 48 rdl. Hvorefter formuen blev på 439 rdl. 3 mark 1 sk.

Derimod skyldte dem salig mand efter hans udgivne pant og forskrivning til stedets øvrighed og amtmand af dato 10 juni 1778 børnepenge til Benjamin Salmans umyndige pigebarnd af Stilling kapital 200 rdl. Af den indførte panteforskrivning ses, at pigen hed Sissiliane Salmant. Efter sluttet skifte af 14. juni 1751 var sønnen Knuds mødrene arv 24 rdl. 3 mark 6 sk. indestående i boet, mens de øvrige børn af det første ægteskab havde fået deres arv udbetalt. For bygningernes brøstfældighed, og værdi af vogn, plov og harve, som

38. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1751 14/6, fol. 183.

skulle forblive ved gården blev et beløb på 48 rdl. noteret som udgift, og det samme gjaldt 100 rdl. 2 mark, som Jens Pedersen havde lånt af sin søn Peder Jensen, fra hans første ægteskab. Desuden var forskellige mindre gældsposter, så besværingen blev 472 rdl. 4 mark 6 sk.

“Når boets anførte formue nu likvideres med besværingen, befindes, at det første til det sidstes afbetaling, ej er tilstrækkelig på 33 rdl. 1 mark 4 sk. nær, end sige at noget skulle blive til deling eller for børnene at arve. Ikke desto mindre, dersom ingen af boets kreditorer har forlangt deres afbetaling straks, eller udlæg for samme, men vil betro enken [det] til videre og indtil, hun det kan afdrage, hvilket hun og lover skal ske snarest muligt. Så er boet hende med lavværge igen overleveret til egen lovlig disposition, imedens hun ej alene, som meldt, afbetaler alle anførte fordringer, såvel som dette skiftes bekostning, som vi er udlovet, men endog i et og alt holder skifteforvalteren for skiftets betaling i alle måder anger og kravesløs.

Enken pålægges ellers, med den hun måtte indlade sig i ægteskab med, at sørge for sine børns skikkelige opdragelse til år og lære efter stand og vilkår alt således, som hun for Gud og øvrigheden agter bekendt at være og tilsvare”.³⁹

1411. SØREN SØRENSEN, født i Firgårde, døbt 20. juli 1732. Gift 23. marts 1753 i Dover med Gertrud Andersdatter født i Boes, døbt 23. december 1707 i Dover, død i Boes 1778. Gertrud Andersdatter forældre var Anders Sørensen og Gunder Nielsdatter i Boes, hun var enke efter Rasmus Tomasen, da hun anden gang blev gift med Søren Sørensen, og de fik ingen børn. Søren Sørensen sluttede kontrakt med sin bror Niels Sørensen fra Firgårde, som overtog fæstet på hans gård. Søren Sørensen fik i 1775 skøde på 7 td. og 3/4 alb. hartkorn samt to huse og en fjerdedel af de øvrige huse.⁴⁰

1412. NIELS SØRENSEN, født i Firgårde, døbt 18. november 1736 i Dover, død i Boes, begravet 25. januar 1798 i Dover. Gift 1. med Anne Jensdatter, født i Hemstok 1739, død i Firgårde 1770. Gift 2. 18. oktober 1770 i Dover med Inger Rasmusdatter.

Børn i første ægteskab, se efterkommer nr. 1337, Anne Jensdatter.

Da Niels Sørensen og Inger Rasmusdatters blev trolovede 19. juni 1770, boede de begge i Firgårde, men inden brylluppet var Niels Sørensen ifølge kirkebogen flyttet til Boes. Han havde efter kontrakt overtaget en gård, ans bror Søren Sørensen hidtil havde haft i fæste.⁴¹

1413. KAREN SØRENSDATTER, født i Firgårde, døbt 22. juni 1739 i Dover. Gift 1. 7. juli 1761 i Dover med Peder Pedersen, antagelig født i Gammelgård omtrent 1727, død i Storrिंग, begravet 5. juli 1765. Gift 2. 17. oktober 1765 i Storrिंग med Jens Rasmussen, som kom fra Stjær.

Børn i første ægteskab:

2145. Peder Pedersen, døbt 25. marts 1762.

2146. Kirsten Pedersdatter, døbt 27. december 1764.

Peder Pedersen fæstede en gård i Storrिंग 1754, mod at yde ophold til den forrige fæster Frederik Christiansen og hans kone, da denne ikke længere var i stand til at drive gården, som var på 44 fag huse og havde et tilliggende på 4 td. 2 skp. 2 alb. hartkorn. Peder Pedersen skulle ved overtagelsen sørge for at anskaffe flere dyr, så gården fik fuld besætning.⁴¹

39. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1778 15/12, fol. 605.b.

40. Sten Holger Andersen: Fra fæste til selveje i Dover sogn, s. 11-12. Manuskript i Ry lokalhistoriske arkiv.

41. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1754 2/5, fol. 175.

Karen Sørensdatter og Peder Pedersen fik dispensation til indgåelse af ægteskab, fordi de var beslægtede i tredje led.⁴² Peder Pedersen var enkemand, da han og Karen Sørensdatter blev gift, så hun blev stedmor til to piger Inger på 10 og Anne på 8, deres afdøde mor hed Kirsten Nielsdatter.⁴³ Hun var dog død nogle år før skiftet i 1764 blev skrevet ind i protokollen, for Peder Pedersen og Karen Sørensdatter blev gift i 1761. De nåede at få to børn før han døde i sommeren 1765.

26. november 1765 blev skifte holdt i Storing i stervboet efter rytterbonde og gårdmand afgangne Peder Pedersen til skifte og deling af foretage og tilendeføre imellem efterleversken Karen Sørensdatter og den afdødes såvel i forrige, som med hende i dette ægteskab avlede børn, som er i første kuld tvende døtre Inger Pedersdatter 11 år, Anne Pedersdatter 9 år, og i andet kuld en søn Peder Pedersen 4 år og en datter Kirsten Pedersdatter 1 år gammel.

Ved skiftet var enken Karen Sørensdatter til stede med antaget lavværge Jens Rasmussen, som til stedet er indkommet, samme at antage i fæste og enken derved at ægte. Som formynder for børnene i første kuld Niels Pedersen af Gammelgård, som er bror til den afdøde, og som tilsynsværge deres moders søsters mand Søren Andersen i Storing. Så og for det andet kuld børn siden ingen nærmere er på faderens side deres morbror Søren Sørensen gårdmand i Boes, i hvis foranførte hos og nærværelse stervboets formue blev taget under lovligt skifte.

Indboet bestod af et lille sølvbæger, to fade, syv tallerkener og to lysestager af tin. Tre kedler af kobber, den største var på en halv tonde. Fire messingkedler af forskellig størrelse og et fyrbækken af messing, nogle gryder, en pande, en rist og lidt værktøj og redskaber af jern. Af møbler var der en blåmalet og jernbundet egekiste, en indlagt egekiste, et brunmalet fyrretræsskab med fem låger, et lille hængeskab af eg, et gammelt skab af fyrretræ, et rundt og et aflangt bord, begge af asketræ samt et mindre af fyrretræ, fire stole af asketræ og nogle kar og andet af træ til husholdningsbrug.

Den afdødes gangklæder, der blev vurderet til 12 rdl. 5 mark 8 sk., bestod af en blå klædeskjole og en af vadmel, en gammel grå vest af klæde med metalknapper, en skindvest med 34 små sølvknapper, et par skindbukser, en kallemanke brystdug med elleve små sølvknapper, en blakket vadmelsvest, et par skindbukser, seks hørlærredsskjorter, to halsklude af hørlærred, to par strømper, en hat, et par støvler og et par gamle sko.

Derefter kom turen til senge og sengetøj, hvoraf der var en fyrretræs sengested med himmel og med deri værende sengeklæder. Endnu et fyrretræs sengested med himmel og ligeledes med sengeklæder. Desuden var der også sengeklæder i en alkove og endelig et halvt sengested med sengetøj, som dog ikke blev nærmere vurderet, og ligeså for karlens seng. Bæsterne var 64 rdl. 4 mark værd, to køer en stude ungnød og tre kalve blev vurderet til 25 rdl. med bemærkning om, at det øvrige kvæg af svagheden var bortdøde. Får og svin var 7 rdl. 2 mark værd. Vogne, plov, harver, to gamle slæder og redskaber, fire kornsække og ridetøj var 14 rdl. 2 mark 4 sk. værd.

Indavlingen ved stedet er ved eftersyn befundet at være tilstrækkelig til behøvende tære og sædekorn, men ikke videre, så intet deraf til indtægt kan være at beregne, ej heller bliver noget i så måde til besværing at anføre. Boets formue blev derefter opgjort til 184 rdl. 4 mark 14 sk. Derimod kongelig majestæts fordringer og ordinære udgifter, som til stedets konservation efter forordningen forlods bør udtages. Bygningernes 45 fag huse skulle repareres for 50 rdl., og af bæster, køer med videre skulle efter stedets hartkorn være en del mere værd end det vurderede, så udgifterne blev på 204 rdl. Desuden viste skifteforretningen efter Kirsten Nielsdatter holdt den 22. september 1764 at børnene af første kuld Inger og Anne Pedersdøtre er tillagt i arv og gave hver 20 rdl., og at der skyldtes penge til Niels Pedersen i Gam-

42. LAV. Århus bispearkiv, ægteskabsdispensation 1761 22/5 1761.

43. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 22/9, fol. 354.

melgård, Søren Sørensen i Boes og Jens Kjellerup i Århus og Søren Jensen i Høver, hvilke sidst anførte fordringer af Jens Rasmussen, som til stedet er indkommet er betalt efter vedkommendes tilståelse. For skiftebrevet efter den afdødes første kone, som er uindløst og med stemplet papir skyldtes 2 rdl. “Udgifterne blev derved på 189 rdl. 4 mark 3 sk., som viser at intet for børnene i arv efter deres far kan falde. Hvad de to ældste fader og moderløse børn angår, da er det aftalt, at deres efter påberåbte skiftebrev tilfaldne mødrene arv fremdeles i gården bliver bestående, så længe børnene nyder deres nødtørftige ophold, som gårdens antager tilligemed konen forsikrer, at de ikke skal mangle mere end deres egne.

Foruden tilstod stedmoderen og stedets nye antager, at den ældste af de tvende fader og moderløse børn, som er vanfør, skal have sin salig moders kiste og sin del af den salig kones klæder, som til de tvende søstre skal tages i forvaring, hvorefter nogle ret fine kvindeklæder blev skrevet op efter vurderingen i skiftebrevet af 22. september 1664.

“De tvende små og i andet kuld avlede børn, som ej er tilfaldet nogen arv efter faderen, lover stedfaderen, om Gud vil gøre det så vel, at hans tilstand bliver dertil i tiden at give dem til kendelse efter deres salig far 32 rdl, som er for hver af dem 16 rdl., og der foruden at stå dem i en oprigtig faders sted, samt deres kristelige opdragelse at besøge, således som han for Gud og øvrighed vil tilsvare. På forsikring om gårdens forsvarlige vedligeholdelse med derved reserverede inventarium efter fæstepligt, samt dette skiftes bekostning i alt at tilsvare og stervboets foran registrerede og vurderede formue gårdens antager til lovforsvarlig disposition ekstraderet, og skiftet således sluttet”.⁴⁴

Denne lange slutning på skiftet er her medtaget i let forkortet udgave for at vise, hvad man gjorde fra ryttergodsets side for de stakkels små efterladte børn, og at man derved påførte den nye fæster nogle ret bekostelige omstændigheder med gæld og en gård, som åbenbart var noget forsømt, og så var hans hustru allerede stedmoder til to af børnene. Han må have klaret det nogenlunde, for først et halvt år efter, der var blevet holdt skifte efter Peder Pedersen, fik han fæstebrev gården.⁴⁵

1414. CHRISTEN OLUFSEN, født i Veng, døbt 15. juni 1732, død 1779. Gift 5. februar 1761 i Veng med Cathrine Sørensdatter, født i Veng, døbt 11. juli 1739, død 1788.

Børn:

- 2147. Søren Christensen, døbt 1. januar 1763.
- 2148. Oluf Christensen, døbt 15. januar 1764.
- 2149. Maren Christensdatter, døbt 19. oktober 1766.
- 2150. Rasmus Christensen, født omtrent 1770.
- 2151. Poul Christensen, døbt 6. juni 1773.
- 2152. Peder Christensen, døbt 19. januar 1777, død 1794.

Den 25. maj 1761 fæstede Christen Olufsen afdøde Søren Sørensens gård i Veng og blev gift med datteren Cathrine Sørensdatter. Han skulle forpligte sig til at give hendes svagelige søster Kirsten Sørensdatter ophold. Efter Christen Olufsens død blev Cathrine Sørensdatter gift igen med Steffen Rasmussen.

30. maj 1794 blev der holdt skifte efter Christen Olufsens yngste søn Peder Christensen, arvingerne var hans søskende Søren Christensen, der var 31 år boede i Hårby, Maren Christensdatter var gift med Anders Jensen i Høver, Rasmus Christensen, som var 24 år, tjente som landsoldat i Veng, og Poul Christensen på 20 år var også i Veng. Peder Christensen efterladte midler bestod af arv, han havde fået ifølge omtalte skifter, efter faderen Christen

44. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1765 26/11, fol. 137.

45. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1765 26/11, fol. 137, Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1766 22/4, fol. 49. 22/4, fol. 49.

Olufsen 10. april 1779 og efter moderen Cathrine Sørensdatter 16. september 1788, efter en afdød bror Oluf Christensen og efter hans afdøde farbror Søren Olufsen.⁴⁶

1415. MAREN OLUFSDATTER, født i Veng, døbt 3. oktober 1734, død i Stilling før 26. marts 1773. Gift i Veng 18. juni 1760 med Søren Nielsen Nørgård i Stilling, død før 27. marts 1776.

Børn:

2153. Anne Sørensdatter, antagelig døbt 14. august 1762.

2154. Oluf Sørensen, født omtrent 1766, død før 27. marts 1776.

2155. Rasmus Sørensen, født omtrent 1770.

Søren Nielsen var enkemand, da Maren Olufsdatter og han blev gift. Der er så få indførsler fra Stilling i kirkebogen, at børnenes navne er fundet i skiftet efter deres mor. En påbegyndt dåbsindførsel kan være datterens, men der står kun "Dom. 11 post Trinitatis (14. august) døbt Søren Nielsens barn." Søren Nielsen Nørgård havde altså været gift før, så ved sit ægteskab blev Maren Olufsdatter stedmor til hans to børn af et tidligere ægteskab, Karen Sørensdatter og Terkel Sørensen.

Maren Olufsdatter efterlod sig tre børn, da hun døde i begyndelsen af 1773. Skiftet blev holdt den 26. marts 1773, så der kunne blive delt mellem enkemanden Søren Nørgård og hans med den afdøde i ægteskab avlede tre børn nemlig Oluf Sørensen syv år, Rasmus Sørensen tre år og Anne Sørensdatter, som var ti år gammel, da hendes mor døde.

På skiftet blev følgende kontrakt fremlagt: "Nok er stervboet tilhørende, efter mellem en af enkemanden og Tomas Rasmussen oprettet kontrakt af dato 21. december 1771, der lyder således: Udi den hellige trefoldigheds navn kendes underskrevne Søren Nielsen i Stilling og Tomas Rasmussen af Blegind med god vilje og velberedt hu, at have indgået akkord og forening med hverandre anlangende min gårds fratrædelse eller opladelse til fornævnte Tomas Rasmussen i Blegind på efterskrevne måde, der uvægerlig [på] begge sider således skal efterkommes.

1. post. Efter Tomas Rasmussen i Blegind hans gjorde køb med Søren Nielsen i Stilling om hans iboende gård, skal betale ham den fulde købesum, som er indestående hos hr. Lund i Skanderborg.

2. post Forbinder Tomas Rasmussen sig til at afsætte Søren Nielsen 6 fag forsvarlig hus, som skal være færdigt til år 1773 ved påsketid, forsynet med loft, vinduer og døre, og dertil med haveplads fra huset og indtil vejen med forsvarlig indhegning.

3. post. Endvidere lover Tomas Rasmussen at overlade til Søren Nielsen følgende stykke jord, nemlig i Østermarken en såkaldt Knoldsager ungefær 2½ skæppe land, en dito blok (med flere nærmere specificerede stykker jord).

4. post. Efter det anførte udi den anden og tredje post, der med alt andet om hus og jord skal Tomas Rasmussen meddele Søren Nielsen og hustru samt deres arvinger et lovligt skøde, at være dem til evindelig arv og ejendom tilhørende.

5. post. Lover endnu Tomas Rasmussen til Søren Nielsen et tørveskifte i Overmosen næst ved Søren Poulsens, på begge sider ved samme skifte, hvilket Søren Nielsen og hustru skal have, nyde, bruge og beholde deres livstid. Efter deres død skal det igen høre gården til.

6. post. Græsning til en ko lover Tomas Rasmussen at skaffe lige ved hans egne. Men derimod lover Søren Nielsen at overlade til Tomas Rasmussen bæster, vogn og vognredskab samt plov og plovredskab og harve, nok en seng bestående af 2de dyner 2de puder, et par lagner, et skab med fire låger og en kværn.

46. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1794 6/5, fol.117.b.

7. post. Det foranførte agerland udi den 3. post skal Tomas Rasmussen eller efterkommere “ørke og dørke” lige så fuldkommen som sit eget, gødningen at udføre samt kornet og tørvene at hjemføre. End mere har Tomas Rasmussen af Søren Nielsens børn skal [ham advare] så han ej mere end andre af byen bekommet har at lodde eller tiltale.

Som denne kontrakt er udi anførte poster, skal [den] bliver således urykkelig holdt og efterkommet. Til den ende har Tomas Rasmussen og tillige Søren Nielsen egenhændigt underskrevet og formået 2de mænd Mikkel Christensen og Jens Nielsen begge af Stilling, i hvis overværelse dette er passeret. til vitterlighed med os underskrevne. Stilling den 21. december 1771. Tomas Rasmussen, Søren S.N.S. Nielsen, til vitterlighed og efter begæring undertegner Mikkel Christensen, Jens Nielsen. Forevist og skiftet tilført efter Søren Nielsens afgangne hustru Maren Olufsdatter af Stilling den 26. marts 1773.”

Den af kontrakten omhandlede jord m.m. blev vurderet til 40 rdl.. Boets formue blev på 75 rdl. 5 mark 4 sk., og besværingen 46 rdl. 2 mark 1 sk. Så der blev 29 rdl. 2 mark 7 sk til deling mellem arvingerne. Hvad sig disse børns tilfaldne arveparter angår i alt 14 rdl. 4 mark 3 sk., da bliver samme på første prioritet tilligemed hans andre to børns arv, som er 10 rdl. 4 mark 5 sk. i boet og berørte ejendom bestående, indtil børnene bliver deres myndige år.

Selvejerhusmand Søren Nielsen Nørgård døde tre år senere, og den 27. marts 1776 blev der holdt skifte til deling mellem hans efterladte fire børn, som var Karen Sørensdaughter på 19 år og Terkel Sørensen på 16 år begge af den afdødes første ægteskab, Anne Sørensdaughter på 14 år og Rasmus Sørensen, der nu var 6 år gammel, så deres bror Oluf Sørensen må være død inden da. Ved skiftet var til stede som formynder for børnene Terkel Sørensen og Karen Sørensdaughter deres morbror Rasmus Terkelsen, gårdmand i Stilling og som formynder for Anne Sørensdaughter hendes farbror Jens Nørgård sst. og endelig som formynder for sønnen Rasmus Sørensen hans morbror Christen Olufsen af Veng.

Det efterladte, meget beskedne bohøve var blevet solgt på auktion. Det samme gjaldt huset, som blev købt af Jens Nielsen i Stilling med Jens Nørgaard sst. som kautionist. Auktionen indbragte 52 rdl. 1 mark 9 sk. og boets hele formue blev 59 rdl. 2 mark 9 sk. Foruden børnenes i boet indestående mødrene arv på tilsammen 19 rdl. 3 mark 5 sk., var der anden gæld, så besværingen blev på 55 rdl. 2 mark 4 sk., hvorved der blev 4 Rdl. 5 sk. til deling mellem de fire børn, hvortil der på skiftet var blevet gjort udlæg i indboet.

Imidlertid blev børnenes formyndere tilholdt og forpligtet til ej alene at være og blive ansvarlige for den liden arv her på skiftet er tilsat og i fremtiden at holde skifteforvalteren anger og sagesløs i alle optænkelige måder.⁴⁷

1416. ANNE OLUFSDATTER, født i Veng. Gift 18. juni 1751 i Veng med Mads Hansen fra Tovstrup, født omtrent 1709, død i Tovstrup 25. februar 1770.

Børn:

2156. Hans Madsen, født 19. marts 1752.

2157. Anne Madsdatter, født 8. juni 1753.

2158. Rasmus Madsen, født 28. august 1757.

Mads Hansen var enkemand, da han og Anne Olufsdatter blev gift, men udover den oplysning, deres børns fødsel og Mads Hansens død, er der ikke fundet andet om dem.

1417. PEDER OLUFSEN, født i Veng, døbt 23. marts 1738.

Peder Olufsen var landsoldat, da hans forældre døde 1760.⁴⁸

47. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1773 26/3, fol. 245. 1776 27/3, fol. 454.

48. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1760 14/10, fol. 82.

1418. MARIE OLUFSDATTER, født i Veng, døbt 17. juli 1740, død sst. begravet 9. januar 1774. Gift 27. februar 1761 i Veng med Mads Sørensen, født i Veng, døbt 19. februar 1736, død den 10. december i Veng, begravet 15. december 1810.

Børn:

- 2159. Oluf Madsen, døbt 29. august 1762.
- 2160. Else Madsdatter, døbt 22. januar 1764, begravet 14. januar 1770.
- 2161. Maren Madsdatter, døbt 26. januar 1766.
- 2162. Søren Madsen, døbt 14. august 1768, begravet 9. juli 1776.
- 2163. Rasmus Madsen, døbt 28. februar 1773, begravet 8. juni 1777.

Efter Marie Olufsdatters død blev Mads Sørensen gift igen med Dorte Lauritsdatter og de boede ved folketællingen 1787 stadigvæk i Veng sammen med hans børn af ægteskabet med Marie Olufsdatter, Oluf Sørensen og Maren Madsdatter, som endnu ikke var blevet gift.

Datteren Maren Madsdatter blev gift 2. november 1787 med Mikkel Clausen fra i Illerup (efterkommer nr. 1354). 1801 boede 65-årige Mads Sørensen og hans anden kone Dorte Lauritsdatter som aftægtsfolk hos Sønnen Oluf Madsen og hans kone Sidsel Jensdatter.

1421. SØREN CHRISTENSEN, født i Firgårde. Gift 11. november 1763 i Dover med Kirsten Jacobsdatter, født i Hemstok, døbt i Dover 11. marts 1739. Søren Christensens kone Kirsten Jacobsdatter har efterkommer nr. 1342, se børnene der.

1427. JENS PEDERSEN DYHR, født i Tulstrup omtrent 1722. Trolovet 20. januar 1737 med Hellen Jensdatter.

Jens Dyhr og hans hustru, sidste dog uden navns nævnelse, ses ofte som faddere i kirkebogen, men selv fik de ingen børn.

1429. KIRSTEN JACOBSDATTER, født i Tørring omtrent 1718, død sst. før november 1737. Gift med Niels Jensen Møller.

Børn:

- 2164. Jens Nielsen, født omtrent 1729, død før 23. november 1750.
- 2165. Anders Nielsen, født omtrent 1731.

Kirsten Jacobsdatter døde fra to små børn før 4. november 1737, for den dag mødte skifte retten op hos rytterbonden Niels Jensen Møller i Tørring, for skifte og deling af foretaget og tilendeføre imellem hendes efterladte mand og deres i fælles ægteskab sammen avlede to børn Jens Nielsen otte år og Anders Nielsen 6 år. Var overværende enkemanden på egne vegne og på børnenes vegne deres morfar Jacob Andersen, som tilsynsværge, siden faderen efter loven er ret formynder.

Indboet er delt op, så der indledes med genstande af metal, hvoraf der var en brygkedel af kobber, tre messingkedler af forskellig størrelse, tre skorstenslænker, pande, rist og ildtænger, to økser, et par bor og en båndkniv af jern. Møbler og andet bohøve af træ var to borde, et af fyrretræ og et af egetræ, et skab med fem rum af fyrretræ, endnu et skab af egetræ, to kister af samme to slags træ. Den af fyrretræ var med lås og hængsler, så nævnes to sengesteder, det ene havde egestolper, det andet var gammelt. Desuden var der en høj stol og to mindre stole, kar, tønder, en spand og to stripper, trug, sold, sibøtter, en hegel, en håndkværn og en kærne. Dernæst blev sengetøjet vurderet. Det var der ikke ret meget af, men det var i god stand. Den afdødes klæder bestod af en sort hjemgjort kjole, to skorter, en saxes trøje, et silke livstykke og en sort fløjls hue, det blev vurderet til 3 rdl. 4 mark.

Af bæster var der to heste, en mærplag, to hopper og et årrings føl. De blev vurderet til 21 rdl. 2 mark. Tre køer, to kvier, tre stude, en lille studekalv og to små kviekalve var 26 rdl.

4 mark værd. Får, lam, svin og gæs var 7 rdl. 3 mark 8 sk. værd og tre bistader 3 rdl. To vogne, en plov og en harve blev kun vurderet til 4 rdl. 4 mark, og af korn var der kun "sæde og ædekorn", så det kunne ikke føres til indtægt. Boets hele indtægt var på 103 rdl. 1 mark.

"Men før det kom til nogen udgifters anførsel til besværing for stervboet, tilbød faderen at give enhver af sine to små drengebørn til mødrende arv rede penge 20 rdl., som for dem begge bliver 40 rdl., og som deres morfar Jacob Andersen Dyhr fandt sig dermed tilfreds på børnenes vegne, mod vilkår at de kristelig og vel efter faderens evne og tilstand bliver opdraget og holdt til gudsfrøgt med så god en undervisning, som han kan afstedkomme. Blev det af skifteforvalteren tilstået, siden det findes billigt efter boets tilstand, og ikke at være enten beboeren ellers (forment), dog bør derved at iagttages, at børnene ikke skal nyde nogen renter af samme deres arv, førend de selv kan fortjene klæde og føde uden hjælp af faderen, og indtil de kommer så vidt, har deres morfar og formynder at påagte, de ikke skal [lide] nogen forskel enten i opdragelse eller andre ting samt påagte faderens tilstand, at boet ikke forringes, børnene i sin tid til skade. På den tid de selv, som meldt, kan erhverve deres næring, nyder de rente af arven, der ikke må betros dem, før de opnår deres myndige år. Gæld på stedet findes ikke, og om nogen med et eller andet krav skulle fremkomme, forsikrer faderen samme uden klagemål at fornøje, og hans børn ikke derfor nogen afgang i deres tillagte at lide, og er da skiftet på sådan måde med samtlige vedkommendes koncept sluttet og bragt til endskab, hvilket til stadfæstelse med vore hænders underskrivelse bekræftes. Tørring ut supra".⁴⁹

1430. JESPER JØRGENSEN DYHR, født i Tulstrup omtrent 1727, død sst. 1791. Gift 1. med Anne Nielsdatter, død i Tulstrup, begravet 25. oktober 1781. Gift 2. med Maren Nielsdatter, født omtrent 1727, død 1787.

Børn i første ægteskab:

2166. Niels Jespersen Dyhr, døbt 9. december 1759.

2167. Anne Marie Jespersdatter Dyhr, født omtrent 1764.

Ved Folketællingen 1787 i Tulstrup var Jesper Jørgensen 60 år og i andet ægteskab og hans anden kone Maren Nielsdatter 61 år var ligeledes i andet ægteskab og de var opholdsfolk.

1431. ANDERS JØRGENSEN DYHR, født omtrent 1729. Gift omtrent 1753 i Ry. Det har ikke været muligt at finde oplysning om Anders Jørgensen Dyhrs kone, men at han blev gift ses af ryttergodsets fæsteprotokol: Anders Jørgensen Dyhr fæstede i 2. november 1753 afgangne Peder Jensens efterladte enkes fradøde partsgård, og ægtede enkens brordatter, som kroholdet er forundt allernådigst privilegie. Står for hartkorn med aparte eng, skov og græsning 3 td. 1 skp. 3 fjr. 1 1/4 alb. Skov 2 skp. 1 fr. Nyder foruden det dertil værende gadehus ansat for årlig afgift 1 rdl. 56 sk. og efter matriklen svares af 2 alb. hartkorn. Bygningerne er 67 fag huse, besætningen på fire bæster, fire køer, fire ungnød og otte får. Anders Jørgensen Dyhr betalte 10 rdl. i indfæstning.⁵⁰

Desuden ved man, at han og Laurits Dyhr i Bomholt solgte en arvepart i den selvejergård i Klintrup, som oprindelig var en del af Sejerslægtens gods. Skødet er bevaret i en af de mange afskrifter, som blev afleveret, da det resterende ældgamle selveje skulle registreres og godkendes som sådan, inden salget af ryttergodset, for blev det anset for ret selveje, havde ejeren forhåndsret til at erhverve det til fast pris inden godset gik på auktion.

"Underskrevne Jesper Dyhr i Tulstrup, Anders Dyhr privilegeret kromand i Ry og Laurits Dyhr i Bomholt samtlige salig Jørgen Dyhr og hustru Johanne Jespersdatter i Tulstrup deres

49. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1737 4/11, fol. 248.

50. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1753 2/11, fol. 161.

sønner og eneste arvinger, bekender og hermed tilstår, at have solgt [og] skødet til velagte Rasmus Rasmussen i Klintrup den os efter vores salig forældre tilhørende selvejer rettighed. som vores salig mor arveligt var tilfaldet efter hendes salig forældre, med tilliggende 2de gadehuse samt seks skovskifter, de to i Sorring Nørskov, det ene skifte kaldt Havreballe, det andet Nørskov; det 3die i Hundskoven, det 4de på Birkebjerg, det 5te ved Vorballe høj, og det 6te skifte i Tingskoven. og kendes vi ingen ydermere lod, del eller rettighed [at have] i samme, men derfor at have bekommet fuld værd og fyldest, og vi har ladet lovbyde, som tingsvidnet af 4. august 1763 udviser. Til vitterlighed: Ulrich Tolstrup, Skanderborg, sr. Rasmus Skade i Skanderup skole. Tulstrup den 4. januar år 1766. læst for birketinget den 31. juli 1766 og protokolleret”.⁵¹

1432. LAURITS JØRGENSEN DYHR, født omtrent 1732 i Tulstrup, død efter 1766 i Bomholt. Gift i Linå 17. november 1758 med Maren Bertelsdatter, født i Mollerup, døbt 24. april 1735 i Linå.

Børn:

- 2168. Jørgen Lauritsen, døbt 8. november 1759, død 26. april 1762.
- 2169. Bertel Lauritsen, døbt 31. maj 1761, død.
- 2170. Bertel Lauritsen, døbt 1. juni 1762, død 18. juni 1762.
- 2171. Jørgen Lauritsen, døbt 17. juli 1763.
- 2172. Bertel Lauritsen, døbt 8. juni 1766.

Laurits Jørgensen Dyhr betalte 100 rdl. i indfæstning for den store enligt beliggende gård Bomholt på 6 td. 7 skp 2 fjr. hartkorn og 3 fjr. skov. Gårdens bygninger var på 64 fag, og havde en besætning af 8 bæster, 2 stude, 4 køer, 4 ungnød og otte får samt vogn plov og harve.⁵² Dermed blev han fæster af den gård, hvor hans svigermor Maren Jensdatter blev født i 1707, svigerfaderen Bertel Rasmussen var død i april 1758, samme år Laurits Dyhr og Maren Bertelsdatter blev gift i november. Maren Bertelsdatters søster, som hed det samme var blevet gift i 1755 med Jens Madsen fra Tåstrup. Deres mor blev dog boende i Mollerup, og der købte hun en gård på ryttergodsauktionen, hvortil Jens Madsen lånte hende penge til udbetalingen.⁵³

1434. JACOB JACOBSEN, født i Firgårde, døbt 18. januar 1747 i Dover. Gift med Anne Jensdatter, født omtrent 1742.

Jacob Jacobsen var 40, og hans hustru Anne Jensdatter 45 i 1787, de var begge gift 2. gang og havde ikke børn, der er i følge skiftet efter ham 21. september 1797 skrevet testamente i 1786, deres arvinger er ikke oplyst i protokollen.⁵⁴

1436. KIRSTEN JACOBSDATTER, født i Firgårde, døbt 18. april 1755 i Dover. Gift 21. marts 1777 i Dover med Søren Sørensen, født i Firgårde, døbt 15. august 1745, død i Firgårde 14. september, begravet 21. september 1812.

Børn:

- 2173. Jacob Sørensen, døbt 29. august 1779.
- 2174. Søren Sørensen, døbt 23. december 1781.
- 2175. Anne Sørensdatter, døbt 2. maj 1784.
- 2176. Maren Sørensdatter, døbt 3. december 1786.

51. RA. SKAN.ADK. 1767 Gård nr. 121.

52. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1758 10/11, fol. 254.

53. Kirstin Nørgaard Pedersen Herredsfogedslægten bind 2 side 67.

54. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1797 21/9, fol. 414.

2177. Johanne Sørensdatter, døbt 23. januar 1791.

2178. Gertrud Sørensdatter, født 30. november, døbt 8. december 1793.

Ved folketællingen 1787 var gårdmand Søren Sørensen 42 år og hans kone Kirsten Jacobsdatter 33 og de var begge i første ægteskab, derefter er de fire ældste børn skrevet ind, og hos dem boede husbondens forældre Søren Sørensen og Maren Rasmusdatter, som nød ophold. Han var i andet og hun i sit første ægteskab og begge var 70 år. Hos dem boede desuden husbondens vanføre søstre Inger Sørensdatter og Maren Sørensdatter, som tillige var hospitalslemmer, de var henholdsvis 44 og 36 år. Husbondens bror Anders Sørensen på 24 år tjente i gården, og det samme gjorde husbondens søsterdatter Maren Nielsdatter på 15 år.

1801 var Søren Sørensen 55, Kirsten Jacobsdatter 47, begge i første ægteskab. Deres børn Jacob Sørensen 21, Søren Sørensen 19, Anne Sørensdatter 17, Maren Sørensdatter 15, Johanne Sørensdatter 9, Gertrud Sørensdatter 7.

Da Søren Sørensen ikke er skrevet ind som enkemand, da han blev begravet 1812, har Kirsten Jacobsdatter formodentlig overlevet ham.

1438. TRINE JENSDATTER, født i Vengegård, døbt 22. september 1743 i Veng, død i Svejstrup, begravet 10. marts 1772. Gift 5. juli 1763 i Dover med Knud Rasmussen, født i Firgårde, døbt omtrent 1728, død i Svejstrup før 20. november 1772.

Børn:

2179. Jens Knudsen, døbt 11. marts 1764, død før 1782.

2180. Rasmus Knudsen, døbt 20. januar 1765.

2181. Anne Knudsdatter, døbt 8. marts, begravet 13. december 1767.

2182. Tomas Knudsen, døbt 20. november 1768, begravet 6. december 1772.

2183. Cathrine Knudsdatter, døbt 10. november 1771, begravet 13. marts 1773.

Trine Jensdatters mand Knud Rasmussen var søn af Rasmus Knudsen og Margrethe Olufsdatter i Firgårde, men han boede i Svejstrup, da de blev gift, og Trine Jensdatter blev stedmor til hans børn Margrete på 10 og Anne på 6 år, som han havde fået i ægteskabet med Anne Andersdatter.⁵⁵ De var blevet gift, da han blev fæster af hendes stedfar Søren Sørensens gård. Gården var på 47 fag huse og med et tilliggende hartkorn på 4. td. 2 skp. 2 fjr. 1 3/8 alb. Hans svigermor Anne Rasmusdatter oplod ham gården mod, at de ydede hende ophold.⁵⁶

Ved bryllupsindførslen i Dover kirkebog skrev præsten: "Tirsdag den 5. juli blev kopulerede Knud Rasmussen, enkemand af Svejstrup og Trine Jensdatter af Nygård, som havde taget kongebrev som beslægtede." Deres kongebrev, der er udstedt 30 april 1763, er bevaret i Århus bispearkiv, og det ses at de var hinanden beslægtede udi andet og tredje led.⁵⁷ Det er uklart, hvornår Knud Rasmussen døde, idet hans begravelse ikke ses indført i Dover kirkebog. Da Trine Jensdatter døde levede han tilsyneladende endnu, men 6. december samme år blev salig Knud Rasmussens søn Tomas begravet lidt over fire år gammel, og da salig Knud Rasmussens datter Cathrine blev begravet den 13. marts 1773, døde hun "hos sin oldemor Cathrine Pedersdatter i Nygård i sit alders 1 år, 15 uger og nogle dage."

Sønnen Rasmus Knudsen er nævnt som arving efter sin morbror, Cathrine Pedersdatters bror Poul Pedersen, som døde barnløs i Hemstok i 1782. Rasmus Knudsen var da 16 år gammel.⁵⁸

55. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1762 1/10, fol. 242.

56. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1751 20/3, fol. 108.

57. LAV. Århus bispearkiv ægteskabsdispensation 1763 30/4.

58. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1782 31/5, fol. 19.b.

1441. PEDER JENSEN NYGÅRD, født i Nygård, døbt 30. juni 1748 i Dover, død i Boes, begravet 10. maj 1790 i Dover. Gift 1. 18. september 1777 i Dover med Johanne Eriksdatter, født i Boes, døbt 28. februar 1745 i Dover, død i Boes, begravet 5. maj 1780 i Dover. Gift 2. med Margrete Olufsdatter, født i Nygård, døbt 11. april 1764.

Barn i første ægteskab:

2184. Erik Pedersen, døbt 23. april 1780.

Børn i andet ægteskab:

2185. Oluf Pedersen, døbt 18. juni 1786.

2186. Cathrine Pedersdatter, døbt 30. marts 1788.

2187. Jens Pedersen, døbt 17. marts 1790.

Peder Jensen blev kaldt Nygård, for der var han født, hans og Johanne Eriksdatters søn Erik Pedersen var kun 13 uger gammel, da der blev holdt skifte efter hende den 25. juli 1780, så hun døde formodentlig i barselsseng. Ved skifteforretningen var den lille drengs morbror Peder Eriksen til stede som tilsynsværge.

Registreringen, som begyndte i den øverste stue, blev et sølvbæger med initialerne P.J.S. F. og J.E.D.B. 1777. Et mindre sølvbæger J.J.S.F. og A.M.D. 1735, 4 sølvskeer og et sølvspænde blev vejjet og vurderet til i alt 10 rdl. 1 mark, en thepote og lidt andre sager har formodentlig stået på den pyramide af fyrretræ, som blev vurderet lige inden. Et egetræs chatol med messingbeslag, lås og nøgle blev vurderet til 5 rdl., deri var tre par messingskospænder, en bog, Den Danske Lov, et par jern sporer, et jernblik og et tin kruslåg samt et krudthorn.

Den afdøde havde ret meget tøj, men det blev ikke særlig højt vurderet og noget af det var gammelt, så man næsten skulle tro, at i det mindste noget af det var arvet. Det lå i en stor egedragkiste med fire skuffer nøgle og lås, hvori der også var en 3½ alen lang dug af to bredder og i bygkornsmønster. Dernæst nævnes en lille pyramide, et messing fyrbækken, ni papirstykker i rammer, en stor egetræs kiste med enkemandens klæder, et messingstrygejern og noget tinservice samt et stenfad og en stentallerken. Barnets tøj lå i et lidet egeskrin. De øvrige møbler var af samme slags, som ses i de fleste skifter fra den tid, og sengetøjet blev vurderet i et stolpesengested med fire grønne gardiner, en kappe i to alkover. Mellem forskellige småsager var der nogle bøger, en bibel, tre salmebøger og en bønnebog. I den yderste stue var der gryder og andet udstyr til husholdningen for eksempel træskåle og trætalkerker, og der var endnu et sengested af fyrretræ med omhæng og sengetøj.

En kobberkedel, et gammelt bord og tønder, kar og den slags fandtes i bryggerset, og der var flere kornsold, kar og nogle lægter på loftet. I gård og udhuse var der vogne, plov, harve, en slæde, to hjulbøre, noget værktøj og nogle redskaber. Gårdens dyr bestod af to heste, tre hopper, tre plage, syv køer, seks kvier, seks ungnød og syv spæde kalve, fem unge gæs, seksten får med otte lam, fire gamle svin og to grise. De var tilsammen 127 rdl. 4 mark værd.

Gården, som efter foreviste skøde af dato den 1. juli 1777 var udgivet af forrige beboer Maren Lauritsdatter, gamle Anders Rasmussens enke, og var stervboet tilhørende. Hartkornet var efter matriklen, ager og eng 7 td. 1/4 alb. 1 skp. skov, og der var tilliggende 2de huse, som var beboet af Niels Sørensen og Peder Jacobsen. Desuden havde boet der fire parter sammen med øvrige naboer i byen udi fem fælleder anset for 1071 rdl. Hvori dog er indestående, som efter skødets formelding til hans majestæts kasse årlig hver 11. december med 4 procent er 592 rdl, så gårdens værdi blev indskrevet som 479 rdl. 9 sk.

Skødet er derefter blevet skrevet ind, det lyder indledningsvis: "Underskrevne Maren Lauritsdatter, sl. Anders Rasmussens enke i Boes tilstår at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved med min lavværges samtykke sælger, skøder og aldeles afhænder til hæderlige unge karl Peder Jensen Nygård fra Firgårde, som ægter min datter Johanne Eriksdatter, min mig tilhørende og påboende gård her i Boes." Hvorefter skødet fortsættes med hartkorn og andet

tilliggende. Salgssummen var 1120 rdl. 2 mark, hvorfra gælden til hans majestæt på 560 rdl. 1 mark blev trukket fra, og det samme beløb indregnet i boet. Derefter følger afskriften af det kongelige skøde. Boets formue blev på 1353 rdl. 5 mark.

Hans Lauritsen fremlagde derefter en panteforskrivning på 400 rdl., som lød: "Under-skrevne salig Tomas Rasmussens enke Christine Pedersdatter af Nygård med lavværge tilstår og hermed for alle vitterliggør rettelig gæld skyldig at være til sr. Hans Lauritsen pro compore fuldmægtig for Hans excellence hr. geheimeråd og amtmand von Wojda, den summa 500 rdl., som han mig efter begæring lånt og med forstrakt har, til at betale i den kongelige kasse, for den halve købesum af min salig mands og min, på den kongelige auktion tilkøbte tredjedels part i Dover sogns kirke, korn og kvægtiende, efter derpå erholden kongelig allernådigste skøde dateret 30 sept. 1768," med videre forpligtelser og pant, samt nogen afbetaling på lånet. "Forelagt og læst på skiftet efter udgiverens søn Peder Jensen af Boes hans hustru Johanne Eriksdatter den 25. juli og akten tilført.

Endvidere angav enkemanden at være skyldig 200 rdl. til Søren Pedersen i Hem. Derefter blev i alt 86 rdl. ført til udgift, nemlig værdien af de dyr med mere, som til enhver tid skulle findes på gården. Besværingen blev derefter på 686 rdl., som blev fratrukket boets formue på 1353 rdl. 5 mark. Til deling mellem Peder Jensen og hans søn blev der 667 rdl. 4 mark.⁵⁹

Peder Jensen blev gift anden gang med Margrete Olesdatter og de fik tre børn, før han døde i 1790. Skiftet blev holdt den 28. maj, for at arven kunne blive delt mellem hans efterladte enke og hans børn Erik Pedersen, der var 10 år og født i hans første ægteskab med Johanne Eriksdatter, og af andet ægteskab Ole Pedersen på fire år, Jens Pedersen, der kun var 10 uger gammel, og datteren Cathrine Pedersdatter på 2 år.

Ved forretningen var mødt Ole Pedersen af Hemstok som lavværge, og som født værge og formynder for den ældste søn Erik, hans morbror Laurits Eriksen af Stjær og som formynder for sønnen Ole, hans morbror Peder Olesen af Hemstok, Jacob Jacobsen af Firgårde på sønnen Jenses vegne, og Søren Rasmussen af Hårby på Cathrines vegne, idet han havde hendes moster til ægte.

Igen begyndte registreringen med et sølvbæger med det samme sølvtoj, som i det første skifte i 1780, og næsten de samme møbler og andre ting. En blåmalet dragkiste med fire skuffer rummede enkens klæder og nogle lagner og to duge. Derefter var der et blåmalet syskrin og et par tinlysestager, en malm morter med støder og en sort flaske. Et egetræschatol med messingbeslag, nøgle og lås, indeholdt nogle papirer, som siden skulle efterses, desuden et stort messingspænde, og i en skuffe under chatollet lå børnenes klæder. Et blåmalet sengested var med fire blå drejlsomhæng, kappe og sengetøj.

To kister, hvoraf den ene rummede enkens klæder. I endnu en kiste lå den salig mands gangklæder, en blå klædeskjole med kamelhårsknapper, en blå klædes vest med 30 sølvknapper, en vest med 34 sølvknapper, en blakket vadmelsvest havde 43 runde sølvknapper og en skindvest 35 sølvknapper. To kallemankebrystduge var hver især med 30 sølvknapper, og en blå vadmels brystduk havde benknapper. En ulden damaskes trøje med kamelhårsknapper, en ældre trøje, et rejseslag, et par skindhandsker og en del mindre beklædningsgenstande, men der var mere, for i en malet dragkiste lå hans bukser og linned. Klæderne var 36 rdl. 1 mark 6 sk. værd. Bohavet var ellers stort set det samme som i det første skifte, og det var i god stand, og der var meget værktøj og mange redskaber i udhusene. Der var nu halvparten af seks bitræer og tre stader var 12 rdl. 4 mark værd. Dernæst blev elleve heste og hopper vurderet, tre af dem var henholdsvis 32, 30 og 29 rdl. værd og den samlede sum for hestene var 194 rdl., Elleve køer, tre kvier, fem stude, to ungnød, seks spæde kalve, 56 får, 43 lam, en so, en galt og et årrings svin havde en samlet værdi på 251 rdl. 3 mark. Med så mange dyr, er det forståeligt, at der var ansat en hyrde, så hans seng blev også vurderet.

59. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1780 25/7, fol. 719.

Registreringen af indboet afsluttes med to uldsakse og fjorten bøger, nemlig Brochmands huspostil en gammel bibel, Johan Arnts Sande Kristendom, fire andre gudelige bøger, fem salmebøger, en bønnebog og Danske Lov, som var blevet defekt siden det første skifte. Gården med tilliggende hartkorn og to huse blev anset for at være 1800 rdl. værd, og derfra gik stadig de 592 rdl. som kongelig majestæt havde stående i gården, så boet ejede 1208 rdl. Dertil kom værdien af andelen af Dover sogns kirke, korn og kvægtiende som var på 939 rdl. 5 mark. Desuden 333 rdl. i rede penge og mange større og mindre udestående fordringer.

Boets formue var på 3850 rdl. 2 mark 15 sk. Boets besværing blev derefter beregnet. Skifteomkostningerne var på 58 rdl. 3 mark, sønnen Erik Pedersen fra det første ægteskab havde sin mødrene arv stående, som med renter udgjorde 333 rdl. 5 mark 8 sk. Værdien af de plovbæster, som skulle forblive på gården var 98 rdl. og vogn plov og harve 16 rdl. Derved blev besværingen på 506 rdl. 2 mark 8 sk., så der i beholdning blev 3344 rdl. 7 sk., hvoraf enken tilkom det halve og børnene den anden halvdel, som var 1672 rdl. 4 sk. Den blev derefter delt i syv søsterlodder, så der til hver af sønnerne blev 477 rdl. 4 mark 5 sk. og til datteren 238 rdl. 5 mark $2 \frac{6}{7}$ sk., som enken erklærede af sin lod at ville komplettere datteren i henseende til hendes fædre arv til rede penge 250 rdl. og desuden en seng med klæder og en kiste så god som 30 rdl.

Hvad forbemeldte børnenes fædrene arv, såvel som den ældste søns fædre og mødrene arv angår, da bliver samme fremdeles i boet bestående renteløst, indtil børnene opnår deres 18. år, thi fra den tid af, er det aftalt, at de skal nyde og have rente, men skulle disse børnepenge ikke til den tid kunne betros i boet, bliver vedkommende pligtige samme at udbetale, for med øvrighedens samtykke andet steds på rente at vorde udsat, til børnenes gavn og bedste. Imidlertid og indtil da, bliver enken, eller den hun måtte have i sinde at indlede sig i ægteskab med, pligtig at give overformynderen sådan panteforskrivning i gård og ejendomme, som han tilligemed formynderens nu og i tiden kan se sig betrygget ved.

Enken bepligtes ellers med lavværge, efter moderlig omsorg at opdrage sine egne og stedbarnet til ære og lære, således som hun altid med god samvittighed trøster sig til at

tilsvare, hvormed formynderen tillige bør have nøje indseende med, at børnenes tarv over tilfaldne arv altid kan være sikker og vis, om de ej vil derfor selv at stå til ansvar. Skulle imod formodning videre gæld opdages, skal arvingerne dertil være ansvarlige og ellers holde skifteforvalteren ansvar og kravesløs.⁶⁰

Handwritten signatures and text from a legal document. The text includes names like 'Alling', 'Pedersen', 'Kirsten', 'Jacob', and 'Fringaarde'.

Margrete Olesdatter sal. Peder Jensens, lavværger
Ole Pedersen og flere andres egenhændige underskrifter.

1443. KNUD JACOBSEN, født i Alling, døbt 16. april 1741. Trolovet 28. november 1766 i Alling med Kirsten Andersdatter, født i Alling omtrent 1739.

Børn:

- 2188. Maren Knudsdatter, døbt 3. marts 1771.
- 2189. Jacob Knudsen, døbt 30. januar 1774.
- 2190. Anders Knudsen, døbt 30. november 1777.
- 2191. Anne Knudsdatter, døbt 5. marts 1780.

60. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1790 28/5, fol. 730.b.

Ifølge folketællingen 1787, familie nr. 4, var Knud Jacobsen, bonde og gårdbeboer 46 år, hans hustru Kirsten Andersdatter 48 år, og de var begge i deres første ægteskab.

1444. JACOB JACOBSEN, født i Alling, døbt 24. marts 1743. Trolovet 18. august i Alling med Laurits Jensens enke Else Sørensdatter, født omtrent 1727.

Børn:

2192. Søren Jacobsen, døbt 13. april 1768.

Folketællingen 1787. familie nr. 5. Jacob Jacobsen, bonde og gårdbeboer, husbond 44 år gift første gang, Else Sørensdatter hans kone 60 år, gift 2. gang. Ingen børn nævnt.

1453. JACOB NIELSEN, født i Siim døbt 11. juni 1747, død 19. april, begravet 27. april 1813. Gift 7. december 1775 med Maren Jensdatter, født i Firgårde, døbt 1. september 1754, død i Siim 17. oktober, begravet 23. oktober 1811 i Dover.

Børn:

2193. Anne Jacobsdatter, døbt 7. september 1777.

2194. Maren Jacobsdatter, døbt 2. juli 1780.

2195. Kirsten Jacobsdatter, døbt 20. oktober 1782.

2196. Karen Jacobsdatter, døbt 24. marts 1785.

2197. Jens Jacobsen, døbt 4. maj 1787.

2198. Niels Jacobsen, døbt 11. april 1790.

Jacob Nielsens kone Maren Jensdatter er nævnt i skiftet efter hendes far Jens Rasmussen Smed i Firgårde 1783, hendes mor hed Maren Madsdatter.⁶¹

1454. ANDERS NIELSEN, født i Siim, døbt 23. juni 1750 i Dover. Gift 20. juni 1780 i Dover med Maren Tomasdatter, født omtrent 1747 i Siim.

Børn:

2199. Maren Andersdatter, døbt 29. oktober 1780.

2200. Anne Andersdatter, døbt 28. december 1783.

2201. Karen Andersdatter, døbt 17. februar 1788.

2202. Johanne Andersdatter, døbt 28. november 1790.

Anders Nielsen var bonde og gårdbeboer, 38 år gammel i 1787, han og hans kone Maren Tomasdatter, 40 år gammel var begge i første ægteskab og havde to døtre.

1801 var de henholdsvis 51 og 54 år gamle og havde fire døtre, Maren 19 år, Anne 16 år, Karen 12 år og Johanne Andersdatter 9 år gammel.

1455. SØREN NIELSEN, døbt 26. maj 1754, død i Siim efter 1802. Gift med Margrete Sørensdatter, født i Firgårde, døbt 24. juni 1759, død i Siim efter 1802.

Børn:

2203. Niels Sørensen, døbt 12. februar 1786.

2204. Søren Sørensen, døbt 26. august 1787.

2205. Peder Sørensen, døbt 17. maj 1789.

2206. Anders Sørensen, døbt 21. august 1791, begravet 22. april 1792

61. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1783 23/5, fol. 134.

2207. Poul Sørensen, født 10. marts, døbt 17. marts 1793.
 2208. Anne Sørensdatter, født 28. marts, døbt 2. april 1795.
 2209. Jens Sørensen, født 18. juni, døbt 25. juni 1797.
 2210. Anne Cathrine Sørensdatter, født 14. juni, døbt 22. juni 1800.

Margrete Sørensdatters mand er nævnt, da hun arvede sin morbror Søren Pedersen i Hemstok. Han døde uden livsarvinger i 1802.⁶²

1456. JACOB SØRENSEN, født i Firgårde, døbt i Dover 22. marts 1747. Gift 17. januar (årstal ulæseligt) i Tulstrup med Anne Lauritsdatter af Tørring, død efter 1802.

Børn:

2211. Søren Jacobsen, døbt 8. oktober 1755.

Jacob Sørensen er nævnt som arving efter sin mor Anne Pedersdatters bror Søren Pedersen, som døde i Hemstok uden livsarvinger.⁶³

1458. PEDER SØRENSEN, født i Firgårde, døbt i Dover 21. juni 1753. Peder Sørensen var ved forældrenes død i 1774 købmandskarl i Århus.⁶³

1459. ANNE SØRENSDATTER, født i Firgårde, døbt i Dover 8. september 1754. Gift sst. med Niels Mikkelsen, død i Javngyde før 1782. Anne Sørensdatters og hendes mand Niels Mikkelsen er nævnt i skiftet efter hendes barnløse morbror Søren Pedersen i Hemstok i 1782.⁶³

1460. JENS SØRENSEN, født i Firgårde, døbt i Dover 19. september 1756. Jens Sørensen boede i Javngyde, da der i 1802 blev holdt skifte efter hans barnløse morbror Søren Pedersen i Hemstok.⁶³

1461. MARGRETE SØRENSDATTER, født i Firgårde, døbt i Dover 24. juni 1759. Gift sst. med Søren Nielsen i Siim. Margrete Sørensdatter blev gift med sin fætter Søren Nielsen i Siim, se deres børn under hans efterkommer nr. 1455.⁶³

1462. MAREN SØRENSDATTER, født i Firgårde, døbt i Dover 12. februar 1764. Gift sst. 15. marts 1799 med Jacob Eriksen, født omtrent 1754 Nør Vissing.

Barn:

2212. Anne Marie Jacobsdatter, født omtrent 1800.

Maren Sørensdatter og hendes mand Jacob Eriksen er nævnt i skiftet efter hendes barnløse morbror Søren Pedersen i Hemstok i 1802.⁶³ Ifølge folketællingen 1801, var Jacob Eriksen husmand og væver. De var begge i første ægteskab og havde en lille datter Anne Marie Jacobsdatter, som i 1801 var et år gammel.

1467. ANNE JENSDATTER, født i Nør Vissing, døbt 1. november 1742 i Veng, død i Søballe, begravet 22. februar 1774. Gift 21. juni 1762 med Peder Nielsen i Søballe, født omtrent 1735, død efter 1787.

62. LAV. Skanderborg distrikts birks skifteprotokol 1802 26/4, fol. 282 og i eff. protokol, fol. 86.b.

Børn:

- 2213. Anne Marie Pedersdatter, døbt 11. august 1765.
- 2214. Niels Pedersen, døbt 6. september 1767.
- 2215. Kirsten Pedersdatter, døbt 28. januar 1770.
- 2216. Sidsel Marie Pedersdatter, døbt 12. april 1772.
- 2217. Maren Pedersdatter, døbt 13. begravet 22. februar 1774.

Anne Jensdatters to første børn, som begge blev døbt Maren, døde som helt små, og selv døde hun i barselsseng og blev begravet sammen med sin lille kun 9 dage gamle datter Maren. Ifølge folketælling 1787 var Peder Nielsen 52 år, bonde og gårdbeboer og enkemand efter andet ægteskab. Hos ham boede hans og Anne Jensdatters børn Niels Pedersen 19 år og Kirsten Pedersdatter 16 år gammel, og fire børn af hans andet ægteskab Anne 10 år, Christen 7 år. Envold 5 år og Jens 3 år gammel.

1468. KAREN JENSDATTER, født i Nør Vissing, døbt 19. maj 1744 i Veng. Gift 16. marts 1762 i Veng med Jens Jensen fra Tovstrup.

Karen Jensdatters mand Jens Jensen er nævnt i skiftet efter hendes far Jens Rasmussen i Nør Vissing.⁶³

1474. MECTELE PEDERSDATTER, født omtrent 1744 i Stavanger, død 1814. Trolovet i Stavanger 14. januar 1783 med Jens Berg.⁶⁴

1783 Nr. 5 i Stavanger domkirke: Tirsdag den 14. januar, blev efter kongelig allernådigste tilladelse, hjemme i huset viede, Hr. Jens Berg og jomfru Mectele Sophia Saxe, at intet er disse personer til hinder i nogen måde, til dette deres ægteskabs fuldbyrdelse efter loven, ritualet og forordningen af den 31. august 1695, derfor kaverer I. H. Meier. Salomon Sommer.

1478. SUSANNE SOPHIA PEDERSDATTER SAXE, født omtrent 1749 i Stavanger, død 1835 86. år gammel i Engvåg ved Farsund. Gift i Stavanger 4. november 1768 med Niels Wamberg, født omtrent 1738, død omtrent 1800.

Børn:

- 2218. Hans Hagerup Wamberg, født 21., døbt 28 februar 1772.
- 2219. Maria Cathrina Wamberg, født 28. juli, døbt 4. august 1773.
- 2220. Michael Smidt Wamberg, født 9., døbt 19 marts 1776.
- 2221. Albert Philip Levitzow, født 3., døbt 17. dec. 1778, begr. 10. april 1779.
- 2222. Iver Cornelius Westlej Wamberg, født 31. januar, døbt 8. februar 1781.

1768, Stavanger domkirke: Torsdagen den 4. november, er efter kongelig allernådigste tilladelse, hjemme i huset kopulerede Niels Wamberg, konstitueret byfoged udi Stavanger og jomfru Susanne Sophia Saxe. At intet er, som disse personer til deres ægteskabs fuldbyrdelse er til hinder i nogen måde efter loven, ritualet og forordningen af den 31. august 1695, derfor kaverer I. Franberg P. Vallentinsen.

8. september 1773 fik Niels Wamberg kongelig bestalling til at være byfoged, og tilligemed vejer, måler og vrager i Kragerø, og 1. juli 1774 tillige bestalling til at være byskriver samme sted. Igen 1781 nævnes Niels Wamberg, som byfoged og skriver i Kragerø og Aggersund stift, og 8. maj 1782 underskrev kongen hans bestalling til at være sorenskriver i Kragerø og Sillfjords præstegæld af Østerfjeldene i Bratsberg og Christianssand stift. Samme år fik han

63. LAV. Skanderborg-Åkær amters skifteprotokol 1765 8/10, fol. 124.

64. Ludvig Saxe: Slekten Saxe i 400 år, udg. Oslo 1940. s. 40

afslag på en ansøgning om udgivelse af et skrift kaldt "Kort undervisning om en køkkenhaves anlæg og dyrkning."⁶⁵

1481. JENS SAXE LINDAL, født 1. februar 1723 i Håland Sola, død i Myklebust Tananger Sola, begravet 22. december 1796. Gift i Tjore kirke 12. november 1750 med Anna Blomme Høyer død 85 år gammel i Håland begravet 3. januar 1813.

Jens Saxe Lindal var visitør, han og Anna Blomme blev trolovet tirsdag den 13. oktober 1750, med attest ved Bertel Saxe og Ole Blomme, men der står intet om, at det var med kongelig tilladelse, hvilket de burde have haft, da de var fætter og kusine, vel at mærke hvis han var født i Hans Andersen Lindals andet ægteskab med Helvig Jensdatter Saxe.

1482. OLE BLOMME LINDAL, født i Håland omtrent 1752, død 28 år gammel i Stavanger, begravet 7. september 1765.

1749 torsdag den 12 juni blev Ole Blomme Lindal trolovet med Anna Margrete Høyer, for dem intimeret dominika 2,3 og 4 p. trin.

1749 torsdagen 24. juli blev i koret kopulerede Ole Blomme Lindal og Anna Margrete Højer. 1756 Ole Blomme Lindal, visitør, 28 år gammel er i Urtegården begravet 1. september. For ham er ringet med alle klokker. 1765 Ole Blomme Lindals søn i sit 13 år er begravet i urtegården torsdag de 7. september og blev for ham ringet med den største klokke.

1484. ANNA BLOMME MORTENSDATTER SEEHUS, født i Stavanger, døbt 6. maj 1723, død i Askvol i Fjordane 1792. Gift med Niels Frederiksen Busch, født omtrent 1747 i Bergen.

1487. ANNA BLOMME HØYER, født omtrent 1728, død 85 år gammel, begravet 3. januar 1813 i Håland. Gift. Den 12. november 1750 er visitør Jens Saxe Lindal og jomfru Anna Blomme Høyer brudeviede i Tjore kirke.

1488. MAREN PEDERS DATTER HØJER, født omtrent 1728 i Myklebust Tananger Sola, død ugift 84 år gammel sst. 8. januar 1813.

Ved begravelsen er de to søstre, enken madam Anne Blomme Lindal og hendes ugifte søster Maren Højer, skrevet ind lige under hinanden. De blev begravet med fem dages mellemrum.

1490. JENS OLESEN, født i Nannestad, døbt 22. februar 1734, død 1794. Gift med Karen Gulbrandsdatter.

Jens Olesen blev klokker i Nannestad ligesom sin far. Karen Gulbrandsdatter var enke, da de blev gift. De fik ingen børn.⁶⁶

1491. SAMUEL OLESEN, født i Nannestad, døbt 31. december 1735. død 1787.

Med en attest fra præsten i Nannestad drog Samuel Olesen 20 år gammel til Kristiania, hvor han blev tjener hos generalauditør Münch.

Senere var han lensmand i hjembygden, men her blev han afskediget for nogle forseelser, der dog ikke blev endelig bevist. Han havde forsømt at passe ordentlig på nogle beslaglagte brændevinskedler, som var sat op på kirkeloftet. Folk hentede nogle af dem og fortsatte med at bruge dem. Desuden havde han flere gange forsømt at forkynde stævninger og for at have

65. Danske kancelli, norske register 1773 8/9 fol. 114, 1774 1/7 fol. 451, 1782 8/5 fol. 128, 28/6 fol. 205. Film S16/5064-5065, S16/5066-5067, S16/5068-5069.

66. Ludvig Saxe: Slekten Saxe i 400 år, udg. Oslo 1940, s. 48.

været skodesløs i offentlige anliggender, så han blev fradømt sit lensmands ombud i 1764.⁶⁷ Han døde ugift i 1787.

1492. JØRGEN OLESEN SAXE, født i Nannestad, døbt 2. februar 1738, død sst 72 år gammel, begravet 10. april 1810. Gift 1. i Nannestad 5. maj 1763 med Kari Gulbrandsdatter Kringler, født omtrent 1743, død i Åserødstuen 31. år gammel, begravet i Nannestad 3. februar 1774. Gift 2. 1775 med Siri Christiansdatter Røtterud.

Børn i første ægteskab:

2223. Anna Jørgensdatter Blomme, døbt 5. marts 1769.

2224. Marthe Jørgensdatter, døbt 26. april 1772.

Børn i andet ægteskab:

2225. Kari Jørgensdatter, døbt 14. januar 1776.

2226. Christian Jørgensen, døbt 29. marts 1778.

2227. Berthe Jørgensdatter, døbt 4. juni 1780.

2228. Ole Jørgensen, døbt 22. august 1782.

2229. Mari Jørgensdatter, døbt 24. marts 1785.

2230. Samuel Jørgensen, døbt 24. februar 1788.

Jørgen Saxe blev skoleholder og underklokker i Nannestad. De boede på et sted som hedder Åserødstuen. Da hans første kone, Kari Gulbrandsdatter Kringler døde blev husene, som udgjorde hele formuen, takseret til 38 rdl.⁶⁸

1496. JENS JENSEN SAXE, født 4. marts 1742 i Håland, død 1812 i Valle præstegård i Audnedal. Gift 1. 13. november 1770 i Lyngdal med Anna Catharina Andreasdatter Brun, født 6. august 1736, død 9. januar 1798 i Valle præstegård i Audnedal. Gift 2. 25. juli 1798 på Fjellstad med Martha Laurentia Mouritsen, død 11. september 1799. Gift 3. maj 1800 med Trine Marie Mouritsen, født 1772 på Bryne, død 15. januar 1850 i Flekkefjord.

Børn i tredje ægteskab:

2231. Jens Jensen Saxe, født 23. november 1802.

2232. Peder Laurentius Saxe, født 30. juli 1804.

Jens Jensen Saxe blev student sammen med sin bror Johannes Lindal Saxe fra Kristianssand skole i 1761 og læste derefter på universitetet i København. Jens Saxe blev først personlig kapellan i Lyngdal, hvor han blev gift første gang. Senere blev han præst i Audnedal, hvor han boede resten af sit liv i Valle præstegård. Her døde hans første kone Anna C. Andreasdatter Brun efter 27 års barnløst ægteskab. Jens Saxes anden kone Martha Mauritsen var datter af gårdbrugeren Lars Mauritsen på Bryne, og da hun døde blev han gift med Marthas søster Trine Marie Mauritsen, som efter mandens død levede af enkepension i over 20 år i Nyplass under Valle præstegård, for til sidst at flytte til sønnen Jens Saxe, som da var præst i Kvinesdal.⁶⁹

1498. PEDER JENSEN SAXE, født i 1746 Håland, død 1816 i København. Gift 21. november 1780 i København med Cathrine Marie Møller.

67. Ludvig Saxe: Slekten Saxe i 400 år, udg. Oslo 1940, s. 48-49. I Norge var lensmandens stilling et underordnet tjenestemandsembede på landet, som nærmest var af politiimæssig karakter.

68. Ludvig Saxe: Slekten Saxe i 400 år, udg. Oslo 1940, s. 49.

69. Ludvig Saxe: Slekten Saxe i 400 år, udg. Oslo 1940, s. 54-61. kort uddrag af den fyldige tekst i bogen.

Barn:

2233. Henrik Pedersen Saxe, født 1782.

Peder Jensen Saxe fik ikke som sine brødre råd til at studere, for han var kun 17 år da hans forældre døde. Han fik sit levebrød som bud ved kancelliet i København. Folk i Norge, som søgte om embede skrev ofte til Peder Saxe for at høre nyt om, hvordan det gik med deres ansøgninger. Hvor Peder Saxe boede i København oplyses ikke i Ludvig Saxes bog, men hans navn og adresse findes vist i den første årgang af Københavns vejviser fra 1794.

Sønnen Henrik blev sekretær i kancelliets revisions departement. Han blev gift med Annike Nielsen 3. maj 1815. Hun døde barnløs tre år senere. Henrik Saxe døde 51. år gammel i december 1833.⁷⁰

1507. ERNST DAVID von ELY, født i Stavanger, døbt 13. juni 1731, død i Tønsberg 1809. Gift i Stavanger 5. oktober 1758 med Guria Megeland, sst., døbt 21. januar 1742.

Ernst David von Ely var kaptajn i infanteriet, og senere told og konsumtions inspektør samt mønsterskriver i Tønsberg. Dette ægtepar fik tretten børn, hvoraf kun deres andet barn, en søn skal nævnes her, da det var ham, der til sin farbror Didrich Adolf von Ely i 1788 sendte underretning om slægten.⁷¹ Denne søn hed ligesom sin farfar Just Henrik von Ely. Han blev døbt 3. december 1759, i Stavanger domkirke, og skal være død efter 1814. Ligesom mange af sine slægtninge var han ved militæret, hvor han er nævnt som sekondløjtnant uden for nummer ved Vesterlen nationale infanteriregiment 9. januar 1782. Virkelig sekondløjtnant 4. juni 1784, premierløjtnant 19. maj 1786. Ved omorganisationen 29. maj ansat ved Vesterlen Infanteriregiment, kaptajn 3. januar 1800, kompagnichef 4. december 1801, chef for Stavangerske kompagni af samme regiment 20. august 1802. 276 rdl. i gage. 10. juli 1807. reserve majors anciennitet 8. oktober 1811. Forblev i Norge efter adskillelsen fra Danmark.⁷²

1508. DIDRICH ADOLPH von ELY, født i Stavanger, døbt 1. november 1741, død 1821 i Haus, Hordaland. Gift i Bergen domkirke 20. november 1774 med Anna Cathrine de Wiggers, født i Christiania omtrent 1753, død i Haus, Hordaland 1817.

Didrich Adolph von Ely var som ung til søs som styrmand. Han blev senere fuldmægtig i Bergen hos byskriver, justitsråd Gartner, hvis eneste barn, en datter efter faderens død indsatte Didrich von Ely som enearving til sine omfattende ejendomme og formue, idet hun derefter havde ophold hos ham indtil sin død. Didrich von Ely og Anna Cathrine de Wiggers fik 16. børn.⁷³

1509. CHRISTINA JULIANE ELY, født i Stavanger omtrent 1743, død 30 år gammel sst., begravet 18. oktober 1773. Gift 1. 5. november 1765 i Stavanger med Magnus Reutz, født 1735, død 12. februar, begravet i domkirken 19. februar 1768. Gift 2. 9. februar 1773 med Laurits Schmith.

Christina Juliane Elys første mand var i 1763 blevet personlig kapellan ved domkirken i Stavanger, og blev 1766 residerende kapellan i Stavanger 1766. Han blev begravet ved mandsstolene i domkirkens midtergang og der blev ringet med alle kirkens klokker.

Den 9. februar blev Laurs Smith og velædle og hæderbårne madame Christina Juliana

70. Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940, s. 111.

71. J. H. S. Campbell: *Stamtavler over Familien Campbell i Norge, samt slægterne Megeland, Sebben m. flere.* udg. Bergen 1877. Se: *Familien Megeland* side 23, note 1.

72. J. L.W og K. Hirsch, manuskript: *Danske og Norske Officerer 1678-1814*, s. 306. (v. Peter Ohm-Hieronymussen).

73. J. H. S. Campbell: *Stamtavler over Familien Campbell i Norge, samt slægterne Megeland, Sebben m. flere.* udg. Bergen 1877. Se: *Familien Megeland* side 23, note 1. og side 25-26.

de Ely med kongelig tilladelse viet i huset. To mænd forsikrede at der intet var, som kunne være til hinder for deres ægteskab. Den ene af dem underskrev sig O. Dall. Han var året før blevet gift med Anna Blomme Saxe, og Christina Juliane Ely var hendes kusine. Ved Christina Juliane Elys begravelse oplyses det, at hun døde i barselsseng.

1511. BODIL PEDERSDATTER SAXE, født i Horsens, døbt 7. februar 1721, død i Horsens 29. august, begravet 5. september 1763. Gift 5. februar 1738 med Hans Christian Møller, født omtrent 1706, død i Horsens, begravet 8. januar 1751.

Børn:

2234. Peder Christian Møller, døbt 25. marts 1740, død før 16. juli 1788.⁷⁴

2235. Anne Kirstine Møller, døbt 29. oktober 1741, begravet 3. september 1742.

2236. Gert Møller, døbt 4. marts 1746, død før 1763.

2237. Anne Kirstine Møller, døbt 14. juli 1748.

Allerede den 6. april 1742 fik Hans Christian Møller og hans hustru Bodil Pedersdatter Saxe kongelig bevilling til, at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo i enlig stand med deres fælles umyndige børn og omsider skifte med samfrænder.⁷⁵

De boede i Bodil Saxes barndomshjem i Søndergade, og Hans Christian Møller har formodentlig hjulpet sin svigermor med at passe postmesterembedet, for 1749 fik Hans Christian Møller bevilling til at adjungere sin svigermoder Kirsten Jørgensdatter, enke efter Peder Saxe, da hun i 27 år havde forestået postmestertjenesten og til at efterfølge hende.⁷⁶

5. juni 1750 fik Hans Christian Møller kongelig bevilling med et bestallingsbrev som hospitalsforstander ved Horsens hospital efter den forrige forstander Simon Bråd, som stiftamtet og bispren havde udstedt den 18. april.⁷⁷ Det blev imidlertid kortvarigt han kom til at fungere som hospitalsforstander, idet han døde kun et halvt år efter at have modtaget bevillingen. Bodil Saxe blev ikke gift igen, og hun blev boende i Søndergade til sin død i 1763, hvor der blev holdt skifte 12. december 1764 til deling imellem de ”tvende efterladte børn, en søn Peter Christian Møller, studiosus i 23. år og en datter jomfru Anne Kirstine Møller 15 år, værende her i huset. Og udi overværelse af foranmeldte jomfru Møller og på begge arvingers vegne den salig kvindes halvbror monsr. Jens Skou her i byen, som deres nærmeste pårørende.”

Gården på den søndre side af Søndergade blev vurderet til 700 rdl., to boder bagved gården på den nordre side af åstrømmen blev vurderet til 100 rdl. og en bod på Søndergade øst for gården til 250 rdl. Bygningerne blev dog solgt på auktion til en noget højere pris: Gården til 895 rdl., boderne til henholdsvis 176 rdl. og boden ud til gaden til 450 rdl. En gårdsavl på Horsens mark indbragte 300 rdl.

Auktionssalg af møbler og løsøre beløb sig til i alt 1794 rdl. 2 mark. 10 sk. Heraf skal nævnes den del af sølvtøjet, der var mærket. Bogstaverne på et glat sølvbæger S.P.S. K.J.D. kan være fejlagtigt afskrevet, idet Bodil Saxes forældres bogstaver var P.P.S. K.J.D. Et glat sølvbæger med navnene Johan Ernst Suhr og Karen Pedersdatter havde tilhørt Bodil Saxes faster og dennes mand i Vejle. Et glat bæger med P.S.S. M.J.D.S. havde oprindeligt tilhørt Peder Sørensen og Maren Jensdatter Saxe, nemlig Bodil Saxes farfar og farmor i Vejle, og et sølvbæger uden låg med S.J.S.F. A.P.D.S. og 1720 må have været Søren Jensen Fæveile og Anneken Pedersdatter Saxes, mens et lidet sølvbæger med J.J.S.S. enten havde tilhørt Jens Jensen Skov, Bodil Saxes mors første mand, eller hendes halvbror Jørgen Jensen Skov, som

74. LAV. Horsens bys skifteprotokol 1788 16/7 fol. 409, skifte efter Jens Jensen Skov.

75. RA. Jyske registre 1742, 31.474 nr. 79.

76. RA. Jyske registre 1749, 34.127. nr. 108.

77. RA. Jyske registre 1750, 34.387. nr. 145.



Plan over Horsens by Kobberstik fra 1763-81 i Den Danske Atlas. Søndergade, hvor Bodil Pedersdatter Saxe boede, er den nederste gade forbi rådhuset til torvet foran Skt. Ibs kirke.

døde uden livsarvinger i 1736.⁷⁸ Seks sølvskeer, der var mærket J.J.S.S. K.J.D 1713, havde været Bodil Saxes mor Kirsten Jørgensdatters og hendes første mand Jens Jensen Skovs. Det øvrige mærkede sølvtøj har det ikke været muligt at identificere med sikkerhed.

Boets samlede formue androg 7705 rdl. 4 mark. 7 sk., og da gæld og udgifter til auktionen med mere var fratrukket, blev der 6255 rdl. 2 mark. 6 sk. igen til deling.⁷⁹ Af et skifte efter Bodil Saxes halvbror Jens Jensen Skov 16. juli 1788 ses, at Bodil Saxes datter Anne Kirstine Møller var hans eneste arving. Hun var da enke efter præsten i Egtved Anker Knudsen Storm, som også er efterkommer i denne slægt.

1512. HENRIK EVALD SUHR, født i Vejle omtrent 1713, død sst., begravet 10. maj 1762. Gift 1. i Vejle 20. oktober 1746 med sin kusine Maren Sørensdatter Fæveje, født i Vejle, døbt 15. oktober 1719, død sst. begravet 3. marts 1752. Gift 2. i Vejle med Cesilia Vinther.

Børn i første ægteskab:

2238 Johan Ernst Suhr, døbt 8. april 1749.

2239 Karen Suhr, døbt 16. maj 1751, begravet 16. august samme år.

Børn i andet ægteskab:

2240 Christian Henrik Suhr, døbt 21. marts 1754.

2241 Henrik Evald Suhr, døbt 17. sept. 1756, begravet 26. april 1758.

Henrik Evald Suhr fik 10. juni 1746 kongelig bevilling til, at han og Maren Fæveje måtte komme i ægteskab, skønt de var søskendebørn, og 20. oktober samme år blev de ligeledes

78. LAV. Horsens bys skifteprotokol 1736 12/5, fol. 504.

79. LAV. Horsens bys skifteprotokol 1764 12/12, fol. 852.

med kongelig tilladelse viet i huset.⁸⁰ Efter Maren Fævejles død fik Henrik Evald Suhr bevilling til at sidde i uskiftet bog og siden skifte med samfrænder, og i følge kirkebogen blev han og hans anden hustru jomfru Cesilia Winther viet i huset den 14. maj 1753.

1516. JOHAN ERNST SUHR, født i Vejle, døbt 18. juni 1723, død sst., begravet 27. juli 1753.

Johan Ernst Suhr døde ugift. Nogle år før han døde, var han blevet udlagt som barnefar, men hvor det var, vides ikke, for det er ikke indskrevet i Vejle kirkebog, måske fordi han fik kongelig bevilling til at være fri for offentligt skriftemål: ”Henrik Evald Suhr af vor købstad Vejle på hans bror Johan Suhrs vegne af bemeldte Vejle hans herom indgivne ansøgning, at han fra kirkens disciplin må være fri efter begået lejemål.”

1519. KAREN SØRENSDATTER FÆVEJLE, døbt i Vejle 11. september 1718, død sst. begravet 17. juni 1764. Gift i Vejle 24. juli 1738 med Johan Linnemann, født i Fredericia omtrent 1696, død i Vejle 1774.

Børn:

- 2242. Søren Linnemann, døbt 1. september 1739.
- 2243. Anna Anchellena Linnemann, døbt 31. juli 1740.
- 2244. Cathrina Maria Linnemann, døbt 4. august 1741.
- 2245. Anna Kirstina Linnemann, døbt 19. august 1742.
- 2246. Johanna Frederica Linnemann, døbt 19. februar 1744.
- 2247. Tomas Linnemann, døbt 24. juni 1745.
- 2248. Henrik Linnemann, døbt 11. september 1746.
- 2249. Anna Elisabeth Linnemann, døbt 6. oktober 1747.
- 2250. Henriette Margrete Linnemann, døbt 27. september 1748.
- 2251. Karen Linnemann, døbt 30. marts 1750.
- 2252. Frederica Sofie Linnemann, døbt 28. marts 1751.
- 2253. Johan Linnemann, døbt 16. februar 1753.

Karen Fævejles mand Johan Linnemann var købmand og borgmester i Vejle. Om ham meddeltes i den tidligere omtalte indberetning 1735: ”Så vidt som ses og fornemmes kan, er han den, som allermest handel og vandel her i byen driver. Han bruger sit tobaksspinderi, hvilke foregives for ham ej at være så profitabel, som det forhen været har. Ligeledes bruger han den største krambodhandel med adskilligt for borger, bonden og landmanden lige og mere end andre her i byen, Foruden har han og en temmelig korn og tømmerhandel, samt selv en del avling her for byen, såvel og øl- og brændevinssalg, så han, så vidt vides, sidder udi en temmelig god stand”⁸¹

Johan Linnemann var ifølge en note til samme indberetning søn af tobaksplantør i Fredericia Tomas Linnemann. Hans første hustru døde 1737. Han var ret velstående og ejede i 1743 to gårde og en rytterbarak i Vejle til en samlet værdi på 1066 rdl. 4 mark., to halve skibsparter til 400 rdl., markjorder til 420 rdl., sølv og guld for 100 rdl., andre værdier samt varelager for 500 rdl., men havde gæld på 1200 rdl. Han holdt vogn, ”Chaise”, og hans tjenestefolk bestod af to karle, to piger og en amme.⁸² Den sidste har uden tvivl været en bydende nødvendighed for at holde liv i de mange børn, for selv har Karen Fævejle næppe ammet ret meget, så kort tid der var imellem hendes fødsler. Otte af de 12 børn levede, da deres far døde, nemlig sønnerne Søren Linnemann, Tomas Linnemann, ejer af Klode mølle

80. RA. Jyske registre 1746 32.704. nr. 110, og Vejle kirkebog.

81. www.Dansk Center for Byhistorie, Den Digitale Byport, indberetning 1735 [borger nr. 16]

82. Samme som ovenfor, indberetning 1735 [borger nr. 16 note 22]

og Henrik Linnemann. Anna Kirstina Linnemann var gift med Henrik Wenmaring i Haderslev, Sofie Frederica Linnemann var gift med Peder Bonne, forpagter på Tvilumgård, mens Cathrine Maria Linnemann, Anna Elisabeth Linnemann og Karen Linnemann ikke var blevet gift.⁸³

1520. MAREN SØRENSDATTER FÆVEJLE, født i Vejle, døbt 15. oktober 1719. Gift med sin fætter Henrik Evald Suhr, født i Vejle omtrent 1713. Se nr. 1512.

1521. JENS SØRENSEN FÆVEJLE, født i Vejle, døbt 5. juli 1722. Gift på Tirsbæk i Engum sogn 22. april 1763 med jomfru Maren Ustrup.

Børn:

2254. Jørgen Jensen Fævejle, døbt 29. august 1766.

2255. Jacob Jensen Fævejle, døbt 6. juli 1770, begravet 23. juli samme år.

2256. Maria Birgitte Kirstine Jensdatter Fævejle, døbt 22. august 1777.

Ifølge Engum kirkebog blev ”efter erholdte kongelig allernådigste dispensation fra trolovelse, velædle sr. Jens Fævejle i Vejle og jomfru Maren Ustrup på Tirsbæk kopulerede”.

1522. BIRTHE KIRSTINE FÆVEJLE, født i Vejle, døbt 20. oktober 1727, død i Nørup, begravet 8. juli 1751. Gift i Vejle 19. september 1750 med Gert Carstensen, født 21. april 1722, død i Nørup 3. august 1755.

Barn:

2257. Anna Ingeborgine Gertsdatter, døbt 29. januar 1751.

Inden Birthe Kirstine Fævejles død havde hun, og hendes mand fået bevilling til at den længstlevende af dem måtte sidde i uskiftet bo, men da Gert Carstensen blev gift igen, blev der holdt skifte, ligesom der også holdtes skifte efter hans død. Protokollen er i en så dårlig tilstand, at det er meget vanskeligt at referere derfra. Den forældreløse datter er formodentlig kommet i huset hos sin mors søster eller bror i Vejle, for hun blev gift den 14. oktober 1768 i Vejle med Johannes Monrad, præst først i Hveisel og siden i Øster Snede. Anna Ingeborgine fik adskillige børn og døde i Hveisel, hvor hun blev begravet 6. maj 1796.⁸⁴

1523. ANNA NIELSDATTER, døbt 21. marts 1751 i Anst. Gift med Hans Christiansen. Anne Nielsdatter var ved folketællingen 1787 blevet gift med Hans Christiansen, som havde overtaget hendes forældres gård i Roved, hvor både hendes forældre Niels Mikkelsen og Anne Sejersdatter foruden hendes mormor Kirsten Iversdatter boede som aftægtsfolk.

1524. SEJER NIELSEN, døbt 16. april 1752. Gift 8. juli 1776 med Inger Hansdatter, født omtrent 1732, død i Roved 80 år gammel 7. marts, begravet 14. marts 1812.

Sejer Nielsen var gårdmand og nabo til sin søster og svoger. Han giftede sig formodentlig til gården for hans kone var 55. ved folketællingen i 1787, og da havde de ikke børn.

1540. KIRSTEN PEDERSDATTER, født i Vester Gesten, døbt 13. april 1766. Trolovet 17. januar 1786, gift 22. juni samme år med Mads Iversen fra Seltrup, født omtrent 1755. Ifølge folketællingen 1787 var Mads Iversen, 32. Kirsten Pedersdatter 21. begge første ægte-skab, gårdmand, Iver Madsen en søn 1 år.

83. LAV. Vejle bys skifteprotokol 1778 31/7, fol. 2 (kun skiftets slutning er bevaret, forudgående protokol er gået tabt).

84. A. E. Brynum: 3 Slægter Feveile. Vejle Amts årbøger 1925, s. 136.

Peder Pedersen gammelfar, andet ægteskab, Lisbeth Pedersdatter, antagelig fejl for Lisbeth Iversdatter 50 år, deres søn af 2. ægteskab Iver Pedersen. Alderen 50 år passer med Lisbeth Iversdatter og sønnen Iver Pedersens alder ligeledes.

1563. ALBRECHT LAURITSEN WANTING, født i Vrå, døbt 2. juli 1753 i Lejrskov, død maj 1831 i Esbønnerup. Gift med 10. september 1784 med Charlotte Louise Ascher eller Adser, født omtrent 1761, død 19. januar 1831 i Esbønnerup
Albert Lauritsen Wanting blev student fra Ålborg 1773 og kandidat 1778. Den 2. september 1778 blev Albrecht Wanting sognepræst i Flade, Frederikshavn og Gerum. Derfra flyttede han, for den 26. november 1782 at blive residerende kapellan i Bodum og Hurup. 18. februar 1784 blev han residerende kapellan i Sæby, for til slut den 13. april 1804 at blive sognepræst i Esbønnerup og Nøddebo, hvor både han og hans kone døde uden livsarvinger i 1831.⁸⁵

1564. KAREN WANTING, født i Vrå, døbt 20. juli 1755 i Lerjskov, død 22. juli 1789 i Understed.
Karen Wanting døde ugift kort tid efter hendes fars død.

1568. MARIANNE WANTING, født i Vrå døbt 21. september 1763 i Lejrskov, død august 1858. Gift 15. oktober 1790 i Understed med Rasmus Christian Zimmermann, født 19. april 1750 i Bjerring, død i Torrild 19. august 1813.
Da Marianne Wanting og Rasmus Christian Zimmermann blev gift, var han residerende kapellan i Byrum med annekserne Vesterø og Hals på Læsø. Rasmus Zimmermann blev student i Randers 1769 og kandidat 10. februar 1774, og havde fra 26. november 1783 været personlig kandidat hos sin far Johan Christiansen Zimmermann i Bjerring Mammen. Hans mor hed Anna Margrethe Rasmusdatter Lang. Hun stammede fra Randers.

Den 30. oktober 1798 blev Rasmus Zimmermann sognepræst i Torrild og Vedslet, hvor han døde i 1813. Der var en søn i ægteskabet.⁸⁶

1569. HENRIK MORVILLE WANTING, født i Vrå, døbt 1. december 1765 i Lerjskov, død i Rønnebæk 19. december 1834. Gift omtrent 1810 med Johanne Becker, født omtrent 1770 antagelig i København.

Henrik Morville Wanting blev student fra Ålborg 1783 og kandidat 20. april 1787. Han var først residerende kapellan i Slingerup og Uvelse. Fra 3. maj 1805 til sin død 1834 var han sognepræst i Rønnebæk og Olstrup i Præstø amt, hvor han døde uden livsarvinger.⁸⁷

1570. AGATHE JOHANNE WANTING, født i Understed, døbt sst. i pinsen 1769, død på Holmsland 11. juli 1835. Gift 15. oktober 1790 med Gyntelberg Abel, født i Hillerød 2. april 1763, død 9. september 1832 i Kirke Stillinge.

Da Agathe Johanne Wanting blev gift, var hendes mand den 31. december 1789 blevet sognepræst og hendes fars efterfølger i embedet i Understed og Karup sogne,. Han var student fra Frederiksborg 1780 og blev kandidat 2. juli 1783 og residerende kapellan 24. oktober 1788 i Dronninglund. Den 8. marts 1811 skiftede han embede til Volstrup, blev amtsprovst 10. juli 1812, med rang som københavnske præster 28. oktober 1817.⁸⁸

1582. EDEL MARGRETE SVANE, født i Vejle omtrent 1728, død 1791. Gift omtrent 1752 med Jens Frederiksen Falkenberg, født omtrent 1731, død 1820.

85. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie bind 1, s. 325

86. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie bind 1, s 165, bind 3 s 361.

87. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie bind 3, s 688.

88. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie bind 2, s. 446.

Edel Margrete Svanes mand Jens Falkenberg var degn i Hornstrup. De er nævnt i folketællingen 1787. Begge var i første ægteskab, han var degn for Hornstrup menighed og 58 år og hun 54 år gammel.

1583. METTE SOFIE DORTE FRANSDATTER SVANE, døbt 13. april 1736, død i Vejle før 13. september 1779. Gift med Johannes Jessen Torp, død i Vejle 1764.

Barn:

2258. Anne Margrete Torp, døbt 20. september 1761.

1585. PEDER STORM, født i Sønderup omtrent 1732.

Peder Storm var student fra Blågård i København, da hans farbror Jens Pedersen Storm døde i 1768. Han og hans halvbror arvede ikke alene farbroderen, men fik desuden arv efter deres fætter: "Den, min sl. fætter Nikolaj Storm, forhen doktor medicinæ på Kongsberg i Norge endnu tilkommende arvepart efter min ligeledes afdøde farbror salig J. Storm, forud provst for Jerlev Slavs herred og sognepræst til Højen og Sønder Bjert, og Rasmus Brun i Kolding, er mig af hr. Rådmand Brun i Fredericia betalt med kontant 75 rdl. 3 mark 11 1/4 sk. som tillige med de inkasserede på denne lod udtrukne 3 rdl. 2 mark tilsammen udgør 78 rdl. 5 mark 11 1/2 sk., hvorfor jeg således på bemeldte min salig fætters efterladte enkefrue W. M. Storm hendes vegne, som i følge oprettet testamente med hendes salig mand, efter ham tilfalder denne arvepart, efter den mig dertil givne fuldmagt hermed afkald til fuldkommen sikkerhed, såvel for de vedkommende herrer skifteforvaltere, som inkasserer i bemeldte stervbo hr. R. Brun under egen hånd og segl meddeler 30. oktober 1772 P. Storm." Dog var det tilsyneladende kun afkald for indrevne udestående fordringer, for et andet afkald, givet af hans halvbroder Just Storm, lød på flere større beløb.⁸⁹

1586. JUST STORM, født i Sønderup, døbt 30 maj 1738.

Just Storms gav afkald for arv efter farbroderen Jens Pedersen Storm, såvel som efter hans fætter Nikolaj Storm, der døde i Kongsberg.⁹⁴

1588. NIKOLAJ NISSEN STORM, født i Svendborg 19. september 1731, død i 22. juni, begravet 1. juli 1771 i Kongsberg i Norge. Gift 10. juni 1763 med Vibeke Margrete Bang, født 15. november 1745 på Egebjerggård, døbt 25. november i Egebjerg.

Nikolaj Nissen Storm blev 1750 student fra Fredericia og alumne på Valkendorfs Kollegium 1753-1757, tog teologisk embedseksamen 1754. Han opholdt sig i udlandet 1757/1761 og blev dr. Med 27. januar 1762, blev landfysikus i Holbæk 27. september 1762 og Bergmedicus i Kongsberg 19. juli 1765.

Han var desuden lektor ved Bergseminariet og medlem af Norske Videnskabs Selskab.⁹⁰ Nikolaj Storms kone, Vibeke Margrete Bang var datter af kammerråd, godsforvalter Niels Chr. Bang og Ulrikke Eleonore Schwane på Egebjerggård. Hendes bror var lægen Frederik Ludvig Bang (født 1747) og hendes søster Cathrine Marie Bang (født 1748) var N. F. S. Grundtvigs mor.⁹¹

Nikolaj Nissen Storm gav afkald for arv efter sin barnløse farbroder Jens Pedersen Storm: "Jeg underskrevne Nikolaj Storm medicinsk doktor og brugsmedicus ved Kongsberg Sølvværk tilstår herved, at velærværdige hr. Lorentz Buchholtz, provst i Tyrild herred og sognepræst til Bredsten menighed, som skifteforvalter i min salig farbror hr. Jens Storms stervbo,

89. LAV. Jerlev-Slavs herreders gejstlige skifteprotokol, fol. 448.b-451.a.

90. Christian Carøe: Den Danske Lægestand 1479-1788, bind I, udg. 1909.

91. Trap Danmark, 4. udgave bind II, side 560.

har til mig rigtigt udbetalt, de efter bemeldte min salig farbror mig tilfaldne arvemidler, som udgør 696 rdl. 3 mark 7/16 sk. 8. januar 1770 N. N. Storm".⁹²

Ovenbemeldte summa er til mig undertegnede således betalt af velædle hr. rådmand Brun i Fredericia 567 rdl. 1 mark 12 sk., af hr. Provst Storm i Egtved 117 rdl. 2 mark 12 sk. af hr. Anker Storm sst. 132 rdl. 4 mark 14 sk. Foruden det øvrige endnu udestående visse, hos hr. magister Kleist 52 rdl. 3 mark, hos sr. Rasmus Brun i Kolding reserveret 26 rdl. 2 mark 11½ sk. Doktor Storm til førstkommende 11 dec. indeværende år udbetalt og af stervboets beskikkede skifteforvalter tilsvaret, såvel som alt hvad af hvad det øvrige uvisse udestående kapital der i tiden måtte indkomme, testerer Just Storm.

Imidlertid døde Nikolaj Storm også uden livsarvinger: 1771 1. juli hr. doktor. Nikolaj Nissen Storm, fød udi Odense i Fyn år 1731 19. september og død på Kongsberg år 1771 den. 22. juni, altså gammel 40 år, ringere 3 måneder, betalt alle klokker, der blev og til kirken fordret fire par smukke voksllys.⁹³

I forbindelse med Nikolaj Storms død, blev endnu et afkald indskrevet i Jerlev-Slavs herreds gejstlige skifteprotokol, nemlig Just Storms, der var indskrevet lige efter Nikolaj Storms afkald af hans fætre Peder Storm, som gav afkald for resterende arv, som var blevet betalt til boet nogen tid, efter skiftet var blevet sluttet.⁹⁸

1592. MARGRETE KNUSDATTER STORM, født i Egtved 9. november 1742, død 27. december 1780 i Hjarup. Gift med Frederik Christian Friis, født 29. september 1722 i København, død i Hjarup 8. maj 1802.

På min kone Margrete Storm er i dag af den respektive skifteret i Jerlev Slavs herred betalt hendes tilfaldne fædrende og mødrende arv af det visse boes beløb, som er et hundrede rigsdaler, hvorfor herved af mig underskrives, som samme har modtaget. Egtved præstegård den 12. juni 1776 F. C. Friis.⁹⁴

1594. ANKER KNUDSEN STORM, født i Egtved 17. oktober 1737, død sst 12. juli 1785. Gift 1772 med Anne Kirstine Møller, døbt 14. juli 1748 i Horsens, død i Kolding 1796. Anne Kirstine Møller var datter af Hans Christian Møller og Bodil Pedersdatter Saxe. De var således begge efterkommere, se nr. 2037.

1595. NIELS KNUDSEN STORM, født i Egtved.

Da der blev skiftet efter Niels Knudsens forældre Knud Nielsen Storm og Karen Pedersdatter Storm opholdt Niels Storm sig på Skt. Croix, og man vidste dengang ikke, om han var i live.

Det var han, for følgende er indskrevet i skifteprotokollen i forbindelse med hans afkald: Jeg underskrevne, hans kongelige majestæts byfoged og byskriver udi Frederiksstad og underliggende distrikter på Eylandet Skt. Croix i Amerika gør herved vitterligt, at for mig haver komparent sr. Niels Storm lørdagen den 24. februar 1776, med forlangende, at jeg til bevis for ham om, at han virkelig opholder sig og har sin bopæl på min jurisdiktion, vilde meddele en min attest og tilståelse, thi tjener herved til bevis, at bemeldte komparent, som er antaget kirurg ved hans Excellence hr. geheimeråd baron von Schimmellmans plantage, la Grange kaldet, der ligger på Vestenden af Skt. Croix, bor og i en del år skal have boet på bemeldte plantage, hvilket under min hånd og segl bekræftes. Datum Frederiksstad på Skt. Croix den 24. februar 1776. A. Nørager.

Den mig efter mine salige forældre tilfaldne fædrende og mødrende arv er af skiftefor-

92. LAV. Jerlev-Slavs herreders gejstlige skifteprotokol 1770 8/1, fol. 448.b-451.a

93. Fejl ved indskrivningen i Kongsberg kirkebog og. (www.arkivverket.no).

94. LAV. Jerlev-Slavs herreders gejstlige skifteprotokol 1776 12/6, fol. 52.

valteren velærværdige og højlærde hr. provst Sølling rigtig godtgjort og udbetalt hvorfor herved for mig og arvinger vedbørlig kvittering og afkald meddeles. Egtved præstegård den 19. december 1776.

1598. JENS KNUDSEN STORM, født 9. november 1742. død 6. maj 1805 i Smidstrup. Gift 16. marts 1779 i Fredericia Skt. Michael med Gyde Kirstine Bertelsdatter Bruun, døbt 13. maj 1759 i Fredericia.

Underskrevne Jens Storm tilstår og hermed vitterliggør, at have bekommet den mig tilfaldne visse arv efter min salig far hr. Knud Storm, fordum provst over Jerlev Slavs herred og sognepræst for Egtved og Ødsted menigheder, og min salig mor provstinde Karen Storm, hvilken arv efter skiftebrevets formelding er 200 rdl. 1 mark 5/6 sk. som mig til fuldkommen nøje og rigtighed er blevet udbetalt, og altså for samme to hundrede rigsdaler en mark tolv fem sjettedele skilling hermed giver skifteforvalteren velærværdige og højlærde hr. provst Sølling og alle andre vedkommende fuldkommen afkalds kvittering således, at jeg eller mine arvinger intet videre haver at fordrø i henseende til visse arv, enten af kapital eller rente nu eller i fremtiden, til stadfæstelse under min hånd og signet, Vorbasse præstegård den 26. december 1776. Jens Storm.

1599. JOHANNE KNUSDATTER STORM, født i Egtved 1. maj 1745, død i København 6. januar 1805. Gift 15. juli 1776 med Jens Wilhelm Gulbrandt, født 25. juli 1744 Nykøbing F., død i København 25. september 1809.

Johanne Storms mand (Jens) Johan Wilhelm Gulbrandt var søn af organist Christian Gulbrandt og Marie Reffsal. Han blev student 1763 Frederiksberg, medicinsk kandidat ved Frederiksberg hospital 1768-1769, eksamen 1771, adjunkt hos overmedikus J. C. Fabricius, dr. med 21. oktober 1774, medlem af medicinsk selskab 4. november 1774, praktik i København, hofmedikus 28. marts 1776 samt medlem af Kollegium med. og medlem af kommissionen til kirurgiens ophjælpning 1776, medlem af landhusholdningselskabet 1779, livmedikus 1781, teaterlæge 1782, medlem af Dansk Kompagni 1782 af direktionen for Frederiksberg hospital med rang af etatsråd, medlem af vaccinationskommissionen 1801, etatsråd 1802, medlem af sundhedskollegiet og æresmedlem af kgl. medicins selskab 1803.⁹⁵

Et brev fra Johanne Storms morbror, stilet til hendes bror findes indskrevet i forbindelse med hendes afkald: Deres velærværdighed, højstærede kære søstersøn, her indesluttet sendes ham hr. doktor Gulbrandts afkald for hans kones tilfaldne arvelod med kærlig hilsen fra dem begge, med første sikker lejlighed til vestindien, skal jeg besørge mester Niels Storm sin del tilsendt, men når hans afkald kan blive at bekomme, med gud alene thi, siden jeg til Hunæus indfrie hans anvisning på mig af 6. maj 1776 på 200 rdl., som eder er tilsendt, har jeg ikke hørt eller set ringeste bogstav fra ham. Imidlertid dersom hans afkald ikke skulle blive fangelig, så mener jeg at befatte hans anvisning med kvittering kan være nok. De overskydende 2 mark har jeg til afgang i Peder landmålens debit anført.

Det glæder mig, at erfare det de må komme vel og fornøjet, hvad mig angår, da kan jeg takke Gud, som efter min alder giver mig nogenledes helbred, fornemmelig siden jeg kvitterede toldboden, hvorved jeg kom i ro og stilhed, som er til min konservation næst bedste ønske, med kærligste hilsen til eder alle, lever jeg hans hulde ven og morbroder. København den 27. juni 1778. A. Storm.

Det i brevet indlagte afkald: Jeg underskrevne Jens Wilhelm, doktor medicinæ og kongelig hofmedikus tilstår hermed, at den arvepart 106 rdl. 3 mark 5 sk., som min hustru Johanna Storm efter sin far salig hr. Knud Storm, forhen provst og sognepræst til Egtved og Ødsted

95. Christian Carøe: Den Danske Lægestand 1479-1788, bind I, udgivet 1909.

menigheder, samt tillige sin afdøde mor salig Karen Storm arvelig er tilfalden, har hendes bror hr. Anker Storm nuværende sognepræst til bemeldte menigheder, som beskikket formynder for min kone på sin og skifterettens vegne rigtig betalt mig 106 rdl. 3 mark 5 sk. med et års forfalden rente i alt 110 rdl. 3 mark 5 sk. for hvilke jeg med dette mit afkald, anførte min kones bror, velærværdige og højlærde hr. Anker Storm og arvinger fuldkommen vil have kvitteret og tillige tilstår, at denne mit afkalds kvittering må læses og protokolleres i vedkommende skifterets overformynder protokol, uden mig dertil at kalde, hvilket under hånd og segl stadfæstes København den 19. juni 1778. J. W. Gulbrandt, dr.

1600. ANNE KNUSDATTER STORM, født omtrent 1746, død i Grejs begravet 9. oktober 1799. Gift med Niels Cortsen Visted, født 1731 i Vejrum, død 4. oktober 1810 i Grejs.

De arvepenge min kone Anna Storm efter hendes salig forældre i Egtved er tilfalden den visse arv 100 rdl. 14 sk. er mig underskrevne rigtig udbetalt af den respektive skifteret i Jerlev Slavs herred for hvilke et hundrede rigsdaler fjorten skilling dette mit lovlige afkald meddeles, Vorbasse præstegård den 26. juni 1776. N. C. Bidsted.

1604. ANNA KIRSTINA FÆSTER, døbt 2. februar 1733 i Nordrup, død Egeslevmagle begravet 1. december 1789. Gift for 1774 med Rasmus Jensen Kirkerup, født omtrent 1735, død i Egeslevmagle 10. februar 1809.

Anne Kirstine Fæster var før sin fars død i 1774 blevet gift med hans efterfølger i degne embedet, Rasmus Jensen Kirkerup. Han blev student i Roskilde 1756 og var skoleholder i Korsør inden, han blev degn i Ørslev og Bjerre.

December 1781 blev han forflyttet til Egeslevmagle, hvor hans eftermæle ved begravelsen i 1809 ses, at han var "en venlig og brav mand". Anna Kirstina Fæster var hans første kone og blev benævnt "Degnens brave hustru, da hun blev begravet 55. år gammel i 1789."⁹⁶

1605. CHRISTIANA FÆSTER, født i Ørslev omtrent 1743, død i Roskilde 9. juni begravet 13. juni 1797. Gift i Ørslev for 1773 med Ole Simonsen født omtrent 1736, død i Roskilde efter 1787.

Børn:

- 2259. Anne Marie Olesdatter, døbt 11. juni 1773.
- 2260. Barbara Kirstine Olesdatter, født 5. døbt 21. marts 1775.
- 2261. Karen Sofie Olesdatter, født 14. døbt 21. september 1777.
- 2262. Dorte Margrete Olesdatter, født 19. døbt 27. marts 1780.
- 2263. Anne Kirstine Olesdatter, født 13. døbt 20. maj 1782.
- 2264. Inger Kirstine Olesdatter, født 24. døbt 30. juli 1784.

Christiana Fæsters mand Ole Simonsen, borger og skomager i Roskilde blev nævnt i skiftet efter hendes far i 1774. Ved folketællingen 1787 boede de i Ringstedgaden, og alle deres børn er nævnt der, men underligt nok er datteren Karen Sofie på 10 år også blevet talt med hos sin moster i Egeslevmagle.

1609. ANNE KIRSTINE SIERSTED, født i Tyrsted, døbt 18. oktober 1750, død sst. begravet 9. juni 1788. Gift 1. juli 1774 med Jacob Zacharias Jacobsen Hyphoff født i Skjolde 12. juni 1748, død 10. juni 1774. Gift sst. 2. 8. juli 1785 Peter Schandorff, født 29 marts 1750 i Linå, død i Horsens 26. april 1825.

⁹⁶. Anders Petersen: Sjællands stifts degnehistorie. København 1899, s. 147.

Børn i første ægteskab:

2265. Kirstine Sofie Hyphoff, døbt 21. juni 1775, begravet 2. juni 1778.

2266. Erhardine Hyphoff, døbt 3. januar 1777, begravet 12. juni 1778.

2267. Megtillie Helene Hyphoff, døbt 21. oktober 1778.

2268. Erhardine Kirstine Hyphoff, døbt 24. juni 1780.

2269. Niels Siersted Hyphoff, døbt 28. maj 1782.

Barn i andet ægteskab:

2270. Jacob Michael Schandorff, døbt 25. november 1786.

Jacob Hyphoff, Anne Kirstine Siersteds første mand var student fra Horsens og blev kandidat 12. januar 1768. Den 30. juli 1772 kom han til Tyrsted, hvor han blev ordineret den 2. december samme år. Han var "særdeles dygtig og almindelig agtet og yndet", står der at læse i Wibergs præstehistorie.

Efter sin første mands død blev Anne Kirstine Siersted gift med den næste sognepræst i Tyrsted Peder Schandorff, "en god mand, men simplere som præst".⁹⁷ Anne Kirstine Siersted døde 1788. Anne Kirstine Siersteds børn af ægteskabet med Jacob Hyphoff er nævnt som arvinger efter søsteren Bodil Gertrud Siersted (se nedenfor).

1610. MAGDALENE MARGRETE SIERSTED, døbt 31. januar 1752 i Tyrsted, død i Neder Bjerre 12. november 1808. Gift i Tyrsted 3. november 1780 med Niels Friis, død i Gammelby degnebolig i Stouby 1796.

Magdalene Margrete Siersted blev gift med Niels Madsen Friis, som var degn i Gammelby i Stouby-Hornum sogn.

Foruden enken Magdalene Margrete Siersted efterlod Niels Madsen Friis sig tre børn, da han døde i 1796. Datteren Anna Rebekka Friis var 14 år, sønnerne, Jacob Mathias Friis var 9 år og Peder Schandorff Friis 6 år gammel. Deres formyndere var på faders side Laurits Friis, hofviolong i København og på moders side børnenes mosters mand Anders Madsen, degn i Bjerre. Da der i 1808 blev holdt skifte efter Magdalene Margrete Siersted, opholdt den 26 år gamle datter Anna Rebekka Friis sig i Tyrsted præstegård, Jacob Mathias Friis var 21 år og møllersvend i Røde mølle. Peder [Schandorff] på 17 år boede i Sønder Bjerre.⁹⁸

1611. ANNE BIRGITTE SIERSTED, døbt 24. august 1753, død i Bjerre 8. december, begravet 10. december 1799. Gift 1. med Bertel Christian Lind, født omtrent 1744, død i Bjerre, begravet 17. december 1793. Gift 2. 31. maj 1794 med Anders Madsen.

Anna Birgitte Siersteds første mand, Bertel Christian Lind var skoleholder i Bjerre. Ifølge skiftet efter ham, som må være påbegyndt lige efter dødsfaldet, efterlod han sig foruden Anne Birgitte Siersted fire børn, Elias Ludvig Bertelsen, som var 19 år, Jørgen Ditlev Bertelsen på 17, Nikolaj [Frederik] Bertelsen 15 og Anne Kirstine Bertelsdatter 3 år gammel. Anne Birgitte Siersted blev gift igen med Anders Madsen, som var degn i Bjerre, men hun fik ikke børn i sit andet ægteskab, så i skiftet efter hende var det de samme fire børn hun efterlod, Ludvig Bertelsen var blevet 25 år, Jørgen Ditlev Bertelsen på 23 år var dum, Nikolaj Frederik Bertelsen var 21 og Anne Kirstine Bertelsdatter 8 år.⁹⁹

1616. BODIL GERTRUD SIERSTED, døbt 11. december 1761, død i Bjerre 29. november 1800. Gift med Anders Madsen, degn i Bjerre.

Bodil Gertrud Siersted blev formodentlig gift med sin afdøde søsters mand degnen Anders

97. S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie bind 3 s. 394.

98. LAV. Bjerre herreds gejstlige skifteprotokol 1796 18/10, s.233, 243, 1808 12/11 s. 392, s. 398, s. 402.

99. LAV. Bjerre herreds gejstlige skifteprotokol 1793 8/12, s. 185, s. 191, 1799 10/12 s. 297, s. 298.

Madsen. En bevilling til ægteskab er dog ikke fundet, men i folketællingen 1801, var Anders Madsen enkemand efter to ægteskaber, degn og skoleholder 33 år. Jørgen Ditlev Lind, hans stedsøn, 24 år, döv og stum og Anne Kirstine Lind, hans steddatter 9 år. Bodil Gertrud Siersted, døde uden livsarvinger, så i skiftet var det alle hendes søskende, der blev nævnt som arvinger, og i de tilfælde de var døde før hende, var det deres børn, som arvede. Først nævnes skiftet efter hendes forældre Niels Hansen Siersted, præst i Tyrsted og Megtille Nielsdatter Munk. Dernæst søsteren Magdalene Margrete Siersted, som vare enke efter Niels Madsen Friis, degn i Gammelby.

Så afdøde Anne Birgitte Siersteds børn: Ludvig Bertelsen, Jørgen Ditlev Bertelsen 26 år, Nikolaj Frederik Bertelsen 24 år var på Hanstedgård, og Anne Kirstine Bertelsdatter var 9 år gammel. Afdødes bror Hans Nikolaj Siersted var forpagter på Christiansø ved Bornholm. Den afdødes søster Anne Kirstine Siersted (se ovenfor). Af hendes børn af første ægteskab var Jacob Zacharias Hyphoff 26 år og hører i Horsens latinskole, [Megtill] Helene Hyphoff var gift med hr. Hjort, præst i Frøslev på Mors. Erhardine Hyphoff 21 år boede hos sin stedfar [Peder] Schandorff, præst i Tyrsted og Uth., og Niels Siersted Hyphoff var blevet 18 år gammel.

Søsteren Marie Sofie Siersted, var død, men havde efterladt sig en søn Niels Fabech, som var født i hendes ægteskab med Fabech, dragon i Chrstrup. Endelig boede en søster Ulrikke Antoinette Siersted på Århus hospital.¹⁰⁰

1626. METTE JOHANNE PEDERSDATTER født i Yderup døbt 21. april 1765. Gift med Mikkel Madsen i Brabrand.

Mette Johanne Pedersdatter blev gift, inden der i 1786 blev holdt skifte efter hendes mor.

1629. MADJ JENSEN, født i Skivholme omtrent 1757. Gift 2. efter 1785 med Anne Pedersdatter, født omtrent 1762.

Barn af første ægteskab:

2271. Søren Madsen, født omtrent 1778.

Folketælling 1787 Skivholme, 3. familie Mads Jensen husbond 30 gift 2. gang, bonde og gårdbeboer, Anne Pedersdatter, hustru og madmor 25. gift 1. gang. Søren Madsen 9, husbondens ældste søn. Anne Johanne 65, husbondens mor enke efter første ægteskab, Niels Rasmussen 33, tjenestekarl.

1630. ANNE JENSDATTER, født i Skivholme. Gift før 1785 med Knud Nielsen i Herskind.

Anne Jensdatter og hendes mand er nævnt i 1785 i skiftet efter hendes far Jens Madsen, men de ses ikke på det sted i folketællingen 1787.

1634. ANNE RASMUSDATTER, født i Borum døbt 17. april 1746. Gift 5. december 1770 i Skivholme med Niels Pedersen Fogh født omtrent 1744.

Børn: Se under hendes mand i slægtled 9 efterkommer nr. 1101. Niels Pedersen Fogh

1654. KAREN SØRENSDATTER, født i Nør Galten, døbt 3. december 1741. Gift før 27. juni 1772 med Peder Lauritsen i Nør Galten.

Karen Sørens datter og Peder Lauritsen er nævnt i skifte efter hendes far i 1772.¹⁰¹

100. LAV. Bjerre herreds gejstlige skifteprotokol 1800 29/11, s. 319.

101. LAV. Frisenvold skifteprotokol 1772 27/6 s. 551.

1655. ANNE SØRENSDATTER født i Nør Galten, døbt 2. august 1744. Gift før 27. juni 1772 med Tomas Hovgård i Nør Galten.

Tomas Hovgård er nævnt som Anne Sørensdatters mand, ved skiftet efter hendes far i 1772.

1666. KIRSTEN SØRENSDATTER, døbt 12. januar 1744 i Nør Galten. Gift før 23. februar 1772 med Anders Sørensen i Balle.

Kirsten Sørensdatter og Anders Sørensen var gift, da der blev holdt skifte efter hendes far Søren Tomasen i 1772.

1667. ANNE SØRENSDATTER, døbt 27. marts 1746 i Nør Galten. Gift før 23. februar 1772 med Jens Jensen i Nør Galten.

Da der blev holdt skifte efter Søren Tomasen, Anne Sørensdatters far, var hun og Jens Jensen gift, og han havde overtaget hendes fars gård.

1676. ØLLEGÅRD JESPERSDATTER, født i Nør Galten, døbt 25. februar 1741. Gift med Søren Pedersen Ginnerup.

1687. SIDSEL PEDERSDATTER, født i Vadsted. Gift med Niels Jensen i Gern.

Sidsel Pedersdatter og hendes mand Niels Jensen er begge nævnt i skiftet efter hendes mor i 1757 og i skiftet efter Dorte Christensdatter i Vadsted, som døde barnløs i 1763.¹⁰²

1688. MAREN PEDERSDATTER, født i Vadsted omtrent 1739. Gift med Niels Jensen fra Mølgård. Maren Pedersdatter var 18 år da hendes mor døde i 1757. Hun og hendes mand er nævnt i skiftet efter Dorte Christensdatter i Vadsted, som døde barnløs i 1763.¹⁰²

1697. NIELS MADSEN, født i Borum, døbt 16. februar 1755.

Niels Madsen er nævnt i skiftet efter sin mor, som døde i 1791. Han var da smed i Skivholme.¹⁰³

1698. JENS MADSEN, født i Borum, døbt 30. april 1758, død 1828. Gift med Sidsel Marie Sørensdatter, død efter 1828.

Jens Madsen er nævnt i skiftet efter sin mor, Johanne Jensdatter, som døde i 1791. Han var da blevet smed efter sin far og havde fæstet dennes hus. Jens Madsen døde uden livsarvinger i 1828. Arvingerne var hans efterladte kone Sidsel Marie Sørensdatter og hans søskende.¹⁰⁴

1700. PEDER MADSEN, født i Borum døbt 10. juli 1763, død i Skovby efter 1791.

Peder Madsen boede i Skovby, da hans mor døde i 1791.¹⁰³

1701. MARIANNE MADSDATTER, født i Borum, døbt 13. oktober 1765, død før 24. oktober 1801. Gift med Jens Hvas i Borum.

Marianne Madsdatter var gift med Jens Hvas i Borum, da der i 1791 blev holdt skifte efter hendes mor, men hun døde før, der blev holdt skifte efter hendes far i 1801.¹⁰⁵

1702. ANNE MARGRETE MADSDATTER, født i Borum, døbt 8. april 1770. Gift med Rasmus Nielsen i Borum.

Husmand Rasmus Nielsen i Borum, er nævnt i 1801 i skiftet efter Mads Pedersen Smed.¹⁰⁵

102. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1757 24/9 , fol. 359, 1763 27/4 , fol. 294.

103. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1791 23/9 s. 99.

104. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1791 23/9 s. 99, 1829 12/1 s. 146.

105. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1791 23/9 s. 99, 1801 24/10, fol. 85.

1711. PEDER NIELSEN BØDKER født i Nør Galten, døbt 27. juli 1727 død sst. begravet 28. februar 1766.

1714. MAREN CHRISTENSDATTER, født i Hørslev, døbt 8. september 1726 død i Tåstrup senest i begyndelsen af 1760. Gift med Rasmus Nielsen født i Tåstrup, døbt 31. oktober 1717.

Maren Christensdatter og hendes mand er nævnt i skiftet efter hendes stedfar Jens Knudsen i Hørslev, idet hendes mor Mette Pedersdatters lavværge var hendes svigersøn Rasmus Nielsen fra Tåstrup.¹⁰⁶

Rasmus Niensens forældre var fæstere af en gård i Tåstrup, hans far hed Niels Pedersen og hans mor Anne Pedersdatter. Efter faderens død i 1729 drev moderen selv gården, som hun overdrog til Rasmus Nielsen i 1742, og fremsatte samtidig med den betingelse, at han ikke måtte inddrage sig i ægteskab imod hendes og øvrighedens vilje og tilladelse.¹⁰⁷

Maren Christensdatters begravelse er ikke fundet, men Rasmus Nielsen blev trolovet for anden gang 1760.

1717. MIKKEL PEDERSEN, født i Fajstrup, døbt 18. november 1731 i Lading, død i Fajstrup, begravet 31. maj 1762 i Lading. Gift med Sidsel Nielsdatter.

Mikkel Pedersen i Fajstrup. fæstede 18. februar 1760 et hus i Fajstrup, som Niels Pedersen Keiser godvilligt afstod.¹⁰⁸ Mikkel Pedersen døde to år efter, han havde fæstet sit hus. Der blev holdt skifte den 10. juni 1762, men der er hverken nævnt kone eller børn. Efter registrering og vurdering havde fundet sted, blev hans enke spurgt, om der fandtes mere, som kunne føres til indtægt, hvortil hun svarede nej.

Ved registreringen nævnes kun en stue, der var en kiste, to stole, en messingkedel og nogle sengeklæder i en alkove. I kælderen var der en halv tønne, en jerngryde, en jernpande, en ildtang, et spejl, en rok og en hespe, og endelig i bryggerset en håndkværn. Den afdødes klæder bestod af to blå vadmelstrøjer, den ene var gammel, endvidere var der en hvid vadmelstrøje, et par støvler og en gammel kasket. Klæderne blev vurderet til 2 rdl. 1 mark 14 sk. To heste, to køer og nogle andre dyr blev vurderet til 29 rdl. Desuden var der 1 tønne rug til 1 rdl. Boets formue var i alt på 46 rdl. 2 mark 2 sk., men udgifterne var højere, husets 17 fag skulle repareres for 11 rdl. 4 mark 2 sk., der skyldtes 13 rdl. 2 mark i løn til en pige, og selvom besætningen kun skulle være på en hest, så skulle den være 10 rdl. værd.

Der var gæld, blandt andet resterende landgilde, så udgifterne var på 46 rdl 4 mark 10 en kvart sk., hvorefter det blev konstateret, at der ikke kunne blive noget til arvingerne, hvis navne ikke blev oplyst.¹⁰⁹

1727. PEDER BERTELSEN, født i Tinning, døbt 17. november 1715 i Folby.

Peder Bertelsen fæstede i 1764 sin afdøde far Bertel Jensens gård, som blev opladt til ham af hans mor Maren Jensdatter.

Peder Bertelsen var formodentlig ugift og havde boet hjemme. På grund af skrøbelighed afstod han allerede i 1769 gården,¹¹⁰ og flyttede til sin bror i Norring, hvor han boede, da han var formynder for søsteren Margretes børn i 1770.

1728. RASMUS BERTELSEN, født i Tinning, døbt 24. juni 1721 i Folby, død i Tinning begravet 5. oktober 1758 i Folby 38 år gammel.

106. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1757 14/9, fol. 337.

107. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1742 26/4, fol. 204.

108. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1760 18/2, fol. 227.

109. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1762 10/6, fol. 106.

110. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1764 21/10, fol. 265, 1769 27/10, fol. 292.

1729. JENS BERTELSEN, født i Tinning, døbt 15. august 1728 i Folby. Gift 16. november 1753 i Folby med Anne Andersdatter født i Hørslev.

Jens Bertelsens hustru Anne Andersdatter var enke efter Rasmus Jacobsen, og det var hendes afdøde første mands gård, Jens Bertelsen fik i fæste, da de blev gift.¹¹¹

1731. MARGRETE BERTELSDATTER, født i Tinning, døbt 12. september 1734 i Fårup, død sst. begravet 24. maj 1770 i Fårup. Gift 14. april 1765 i Fårup med Rasmus Pedersen Brunt.

Børn:

2273. Marianne Rasmusdatter, døbt 2. april 1769.

2275. Øllegård Rasmusdatter, døbt 22. april 1770.

Rasmus Rasmussen Brunt blev ved sit giftermål med Margrete Bertelsdatter igen gift med en af Peder Pedersens efterkommere, idet han første gang var gift med Anne Rasmusdatter. Hans anden kone hed Øllegård Rasmusdatter. Rasmus Pedersen Brunt havde allerede i 1747 fæstet sin far Peder Rasmussens gård, som denne havde afstået til ham.¹¹²

Det er gennem skiftet efter Margrete Bertelsdatter at hendes brødre fra Norring er fundet. Skifteforretningen fandt sted den 16. september 1770, hvor foruden enkemanden Rasmus Pedersen børnenes morbrødre var til stede. Peder Bertelsen som født værge for den ældste datter Marianne Rasmusdatter på kun 1½ år og Jens Bertelsen for den mindste pige Øllegård, som kun var ½ år.

De to værger og Rasmus Pedersen havde nøje overvejet boets tilstand, og de mente, at der med de byrder, der hæftede på stedet, ikke kunne blive videre til børnene i arv. Med forbehold for herskabets fordringer godkendte skifteforvalteren hans ønske, om at tillægge enhver af døtrene 33 rdl. 2 mark. Han ønskede også, at de skulle have en seng eller seksten rdl. og en kiste til 4 rdl. samt en del af den salig kones gangklæder, som allerede var blevet delt ud til dem.¹¹³

1732. KIRSTINE MARIE BERTELSDATTER, født i Tinning, døbt 11. oktober 1739. Gift med Mikkel Rasmussen, død i Tinning 1802.

1734. MARGRETE OLUFSDATTER, født i Geding, død efter 1796. Gift med Søren Rasmussen i Lerbjerg.

Margrete Olufsdatter og hendes mand er nævnt 1796 i skiftet efter hendes mor Maren Jensdatter i Geding.¹¹⁴

1735. KIRSTEN OLUFSDATTER, født i Geding, døbt 8. oktober 1752, død efter 1796. Gift med Søren Rasmussen i Søften.

Kirsten Olufsdatter og hendes mand, Søren Rasmussen er nævnt i skiftet efter hendes mor Maren Jensdatter i Geding.¹¹⁹

1736. ANNE KIRSTINE OLUFSDATTER, født i Geding. Gift med Anders Nielsen i Herskind.

Anne Kirstine Olufsdatter og hendes mand er nævnt 1796 i skiftet efter hendes mor Maren Jensdatter i Geding.¹¹⁹

111. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1752 1/10.

112. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1747 25/2, fol. 155.

113. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1770 16/9, fol. 272.

114. LAV. Ristrup skifteprotokol 1796 11/11, fol.27, 1797 15/6, fol. 37.

1742. LENE TOMASDATTER, født i Storning. Gift sst. før 15. oktober 1764 med Anders Pedersen.

Lene Tomasdatter og hendes mand er begge nævnt 1764 i skiftet efter hendes barnløse farbror Niels Pedersen i Galten.¹¹⁵

1752. ANNE JENSDATTER, født i Søften, døbt 19. juni 1729. Gift i Søften 12. juni 1755 med Søren Nielsen født i Folby, død efter 1782.

Søren Nielsen fæstede 1756 afgangne Peder Balles gård i Søften, som hans enke afstod, på betingelse af at han ægtede hendes datter. Det til gården opelskede skovskifte skulle han føre flittigt tilsyn med og ikke selv hugge træ uden udvisning. Gården blev overtaget af Søren Rasmussen i 1782.¹¹⁶

1778. TOMAS JENSEN, født i Lillering, døbt 23. marts 1722 i Framlev. Gift 24. juli 1755 med Kirsten Rasmusdatter.

1783. MAREN JENSDATTER, født i Lillering, døbt 17. november 1729, død sst. begravet 25. december 1790. Gift i Framlev 19. juni 1755 med Just Hansen.

Barn:

2276. Cathrine Kirstine Justdatter, døbt 8. marts 1758.

Maren Jensdatters far Jens Tomasen var sammen med Rasmus Rasmussen forlovere ved Maren Jensdatter og Just Hansens trolovelse.

1788. KAREN JENSDATTER, født i Lyngby, døbt 27. december 1741, død i Skibby, begravet 29. april 1812. Gift 1. med Peder Rasmussen Dørup, født omtrent 1716 i Dørup i Høring sogn, død i Skibby, begravet 8. september 1771 i Harlev. Gift 2. i Harlev 18. november 1772 med Knud Jensen, født 1742, død 1807.

Børn:

2277. Maren Pedersdatter, døbt 26. december 1760.

2278. Anne Pedersdatter, døbt 12. september 1762.

2279. Peder Pedersen, døbt 18. januar 1765.

2280. Rasmus Pedersen, døbt 1. januar 1768.

2281. Kirsten Pedersdatter, døbt 4. februar 1770.

Karen Jensdatter blev ved sit ægteskab Peder Rasmussen Dørup stedmor til hans to børn Jens Pedersen, døbt 1749, og Karen Pedersdatter, døbt 1753. Børnenes mor hed Maren Rasmusdatter. Peder Rasmussens forældre var Rasmus Jensen rytterbonde i Dørup, født i Bjertrup omtrent 1680, begravet i Høring 9. maj 1748, og Karen Sørensdatter, født i Dørup, døbt i Høring 14. oktober 1677, begravet i Høring 26. oktober 1751.

Da der den 22. november blev holdt skifte efter Peder Rasmussen Dørup i Skibby, mødte Karen Jensdatters stedfar Ole Tomasen fra Lyngby, som enkens lavværge. For børnene mødte deres mors mosters mand Niels Sørensen i Lyngby og Erik Andersen fra Labing, som var enkens morbror, samt Anders Leth og Laurits Danielsen i Skibby.

1794. SØREN NIELSEN, født i Lyngby, døbt 13. marts 1757, død sst. 19. maj 1814. Gift i Harlev med Maren Pedersdatter, født i Skibby, døbt 26. december 1760.

115. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1764 15/10, fol. 419.

116. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1755 6/4, fol.194, 1782 16/7, fol. 399.

Søren Nielsen og Maren Pedersdatter fik dispensation til at indgå ægteskab, idet hun var hans moster Kirsten Andersdatters barnebarn. Se barn nr. 2277 lige ovenfor,¹¹⁷ og slægts-tavlen i slægtled 8. side 331.

1800. DANIEL PEDERSEN, født i Årslev, døbt sst. 14. juni 1734, død sst. 4. august begravet 9. august 1810.

1801. MIKKEL PEDERSEN, født i Årslev, døbt sst. 3. marts 1737. Gift 17. juni 1766 i Årslev med Anne Jensdatter, død 1775.

1803. NIELS PEDERSEN, født i Borum, døbt 1. juni 1738, død i Framlev begravet 28. januar 1791. Gift i Framlev 31. januar 1758 med Anne Rasmusdatter, født i Mesing, døbt 19 september 1729, død i Framlev begravet 12. juli 1809.

Anne Rasmusdatters forældre var Rasmus Lauritsen og Johanne Olufsdatter i Mesing. Anne Rasmusdatter blev ikke gift i sit fødesogn, fordi hun i lang tid havde været i huset hos sin faster Maren Lauritsdatter og dennes mand Niels Jensen Herskind, Da de ingen børn havde, oprettede i fællesskab en kontrakt i 1755.

“I den hellige Trefoldigheds navn har vi underskrevne, jeg Niels Jensen Herskind og hustru Maren Lauritsdatter i Framlev, og Anna Rasmusdatter, som nu i 27 år har været i vores hus og imidlertid tjent og gået os til hånde, og hendes formynder, Knud Jensen af Galten, indgået, oprettet og sluttet følgende købe og opholdskontrakt og forening. Det jeg, Niels Jensen Herskind, har overladt og overdrager, ligesom jeg og hermed afstår og overdrager og aldeles sælger og afhænder fra mig, min hustru Maren Lauritsdatter og begge vores arvinger til min hustrus broderdatter, bemeldte Anna Rasmusdatter og hendes arvinger selvejerrettigheden udi min påboende selvejergård i Framlev tillige med et øde byggested på Snåstrup mark med tilliggende ejendom i sin længde og bredde.

Og da Anna Rasmusdatter med rede penge, foruden hendes lange og tro tjeneste, har betalt min hustru og mig bemeldte vores gårds selvejerrettighed med huse og bygninger, ager og eng med al dens rette tilliggende så vel som det øde byggested med tilhørende ejendom på Snåstrup mark, så forsikrer jeg på min hustrus og egne vegne at give Anna Rasmusdatter fuldkommen skøde og adkomst på samme selvejerrettighed inden rette på det Skanderborgske rytterdistrikts birketing den 3. juli næstkommende.

Og som min hustru og jeg nu er gamle og skrøbelige, og følgelig er begge sindet, så snart vores broderdatter bemeldte Anna Rasmusdatter kan komme i ægteskab med en skikkelig karl, at afstå bemeldte vores gård med tilliggende til hende og den, hun efter Guds vilje indtræder i ægteskab med, til brug og beboelse samt husbondholds nydelse”.

Foruden gården skulle Anna Rasmusdatter overtage alt ind- og udbo, og det kunne medtages ved gården, mod at hun og den, hun indtræder med i ægteskab, ville yde dem en nærmere bestemt aftægt i naturalier, og efter at Niels Jensen havde udtaget sig en ko, ligesom han og Maren Lauritsdatter forbeholdt sig ret til en vogn med to heste, når de ville og behøvede, undtagen når de skulle bruges i avlingen. Og der afsluttes med gensidige forsikringer og underskrifter.¹¹⁸

Samme år, Niels Pedersen blev gift med Anne Rasmusdatter, fik han pas fra Frisenborg og løste husbondhold på halvparten af gården i Framlev, som Niels Jensen afstod til ham. Han skulle så samle hele gården, når Niels Jensen døde. Det var en stor gård med over 6 td. hartkorn og 71 fag bygninger. Besætningen skulle være på ti bæster, to stude, seks køer, otte ungnød og tolv får.¹¹⁹

117. Meddelt af Jens Rotne som en tilføjelse til Herredsfogedslægten, hvor de også er efterkommere.

118. LAV. Skanderborg distrikts skøde-panteprotokol 1755 17/7, fol. 167

119. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1759 10/11, fol. 246,

1804. KAREN PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 18. april 1740. Gift 5. oktober 1762 med Søren Rasmussen, født i Panderup, døbt 10. februar 1732 i Trige.
NB: se efterkommer 985. Søren Rasmussen.

1805. ANNE PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 22. april 1742. Gift 13. juli 1764 med Jørgen Rasmussen i Norring mølle.

1806. KIRSTEN PEDERSDATTER, født i Borum, døbt 5. februar 1747. Gift 16. oktober 1770 i Borum med Søren Olufsen.

1807. JENS PEDERSEN BORUM, født i Borum, døbt 16. april 1748, død i Skjolddelev efter 1789. Gift i Lading 4. juli 1769 med Christiane Jensdatter Munk født i Skjolddelev, døbt 11. marts 1731 i Lading,. død sst., begravet 15. juni 1776. Gift 3. 1776-77 med Maren Jensdatter, født omtrent 1754, død i Skjolddelev efter 1789.

Børn i første ægteskab:

2282. Jens Jensen døbt 22. april 1770. begravet 16. år gl. 9. marts 1786.

2283. Anne Marie Jensdatter, døbt 25. marts 1771

Børn i andet ægteskab:

2284. Peder Jensen, døbt 21. september, begravet 9. november 1777.

2285. Christiane Jensdatter, døbt 16. august, begravet 6. december 1778.

2286. Christiane Jensdatter, døbt 5. september 1779.

2287. Maren Jensdatter, døbt 4. juni 1781.

2288. Peder Jensen, døbt 9. marts 1783.

2289. Jens Jensen, døbt 7. maj 1786.

2290. Anne Jensdatter, døbt 3. maj 1789.

Da Jens Pedersen Borum blev gift med Christiane Jensdatter Munk var hun enke efter Jens Andersen Ovesen, som blev begravet 10. marts 1769. Hun var en af herredsfoged Peder Pedersens mange efterkommere, og det var hendes forældres selvejergård i Skjolddelev, som hendes første mand i havde overtaget i 1751. Det havde han betalt 50 rdl. for i husbondhold til Frisenborg, og det samme måtte Jens Pedersen Borum også betale, da han overtog gården. Han fæstede desuden kronens og kirkens anpart korntiende af gården i 1773, hvilket blev påtegnet fæstebrevet.¹²⁰

Ved ægteskabet blev Jens Pedersen Borum stedfar til hendes to børn, Anders Jensen, som var 16 år og Anne Marie Jensdatter 10 år gammel. Der var blevet holdt skifte efter deres far 3. april 1769, og da havde der været 360 rdl. til deling mellem Christiane Jensdatter Munk og hendes børn.¹²¹

Efter Christiane Jensdatters død, blev der holdt skifte den 24. juli 1776, til deling mellem hendes efterlevende mand Jens Pedersen Borum og hendes i to ægteskaber avlede børn, nemlig afdøde Jens Andersens børn, Anders Jensen 24 år gammel og Anne Marie Jensdatter 16 år gammel, og Jens Pedersen Borums børn, Jens Jensen 6 år gammel og Anne Jensdatter 4 år gammel, alle hjemme hos faderen i gården. Til stede ved skiftet var Anders Jensen med kurator Svend Madsen af Voldby, som tillige var konstitueret til formynder for Anne Marie Jensdatter. Tilsynsformyndere for de to yngste var efter enkemandens ønske hans brødre Niels Pedersen fra Framlev og Rasmus Pedersen fra Borum.

Der var i boet en stor sølvkande vurderet efter en vægt på over 75 lod til 44½ rdl., 7 sølvskeer til 14 rdl. og et rødt stentøjskrus med sølvslag til 10 rdl. I den inderste stue var der

120. LAV. Frisenborg fæsteprotokol 1751 18/11, fol. 176, 1769 8/7, fol. 281, 1773 19/10, fol. 323.

121. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1769 3/4, fol. 217.

foruden et bord, to kister, et skab, fem stole og et rundt hvidmalet tebord, en pyramide, tinservice og en blåmalet himmelseng af fyrretræ med indhold af sengetøj. Den salig kones klæder lå i en blåmalet egedragkiste med messingbeslag. Det blev vurderet til 15 rdl., og der var tre skørter, det ene af grøn taboret, det andet var af blå lærred med tryk og det tredje af hjemgjort stof sribet i grønt, rødt og gult. Ellers var der to kåber, en trykt med sølvhager og en af grosditur også med sølvhager, samt to kantusse kåber, en mørkebrun og en hvid. Flere klæder var der ikke, og det har hun naturligvis ikke kunnet nøjes med, så resten er af en eller anden grund ikke blevet vurderet.

I den mellemste stue var jernbilæggerovnen, nogle borde, et hængeskab, et "viser urværk", måske med kun en viser, en såkaldt "jenpeger", det var kun 5 mark værd. Desuden et messing sengebækken, lidt husgeråd og sengetøj i to hulsenge. I den nyeste stue var der endnu en hulseng og en slået op af fjæl, begge med indhold af sengeklæder, hvilket virker underligt, for på loftet var der en fyrretræsseng med bøgestolper. I stuen var der ellers et bord, nogle skabe og køkkentøj af kobber, messing og jern, og i et kammer en kærne og en øltønde og i bryggerstet noget mere udstyr til husholdningen.

Redskaber og værktøj, vogne og plov og en herbergsseng blev derefter vurderet. Af dyr var der for 203 rdl. 3 mark. Selvejerrettigheden i gården, herligheden undtaget, blev anslået til en værdi af 40 rdl. og selvejer skovparterne til 52 rdl. Til stedets drift behøvedes dyr og redskaber for 104 rdl. 2 mark, bygningernes 45 fag skulle repareres for 33 rdl. 3 mark 8 sk., så med stedbørnenes indestående arv på 130 rdl. samt skifte- og begravelsesomkostninger blev udgifterne på 300 rdl. 5 mark 8 sk. som blev fratrukket boets formue på 540 rdl. 5 mark 8 sk. så der til arvedeling blev 240 rdl.¹²²

1809. PEDER SØRENSEN, født i Herskind omtrent 1721, død efter 1787. Gift med Anne Jensdatter født omtrent 1741.

Børn:

2291. Mette Pedersdatter, født omtrent 1772.

2292. Anders Pedersen, født omtrent 1779.

2293. Sidsel Pedersdatter, født omtrent 1781.

Peder Sørensen fæstede den 22. april 1766 sin fødegård i Herskind. Gården havde indtil da været fæstet af hans søsters mand Niels Knudsen, som på grund af slet beboelse og gæld havde forladt gården. Han skulle sørge for sin mor i hendes levetid. Han skulle om muligt yde nogen hjælp til søsterens tre små børn.¹²³

(Se under søsteren Karen Sørensdatters mand Niels Knudsen efterkommer nr. 595).

1810. KAREN SØRENSDATTER, født omtrent 1733 i Skivholme, død efter 1787. Gift omtrent 1754 sst. med Niels Knudsen (efterkommer nr.595 i slægtled 9. se der).

1824. KIRSTEN JENSDATTER, døbt i Haldum 10. juni 1731. Gift før 1759 med Niels Pedersen sst.

1846. KIRSTEN JESPERSDATTER, i Geding, døbt 17. september 1750 i Tilst, død i True 1799. Gift med Jens Henriksen.

1862. POUL NIELSEN, født i Sjelle, døbt 29. september 1749 sst., død sst., begravet 18. oktober 1803. Trolovet i Sjelle 4. marts 1779 med Birte Jacobsdatter, født omtrent 1747.

122. LAV. Frisenborg skifteprotokol 1776 24/7, fol. 436.

123. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1766 22/4, fol. 46.

Børn:

- 2294. Jacob Krogstrup Poulsen, døbt 15. august 1779.
- 2295. Marie Kirstine Poulsdatter, døbt 21. oktober 1781.
- 2296. Mette Poulsdatter, døbt 21. marts 1784.
- 2297. Maren Poulsdatter, døbt 1. oktober 1786.
- 2298. Niels Poulsen, døbt 1. marts 1789.
- 2299. Jens Poulsen, døbt 18. september 1791.
- 2300. Rasmus Poulsen, døbt 2. august 1795.

Poul Nielsen var fæstegårdmand under Vedelsborg. Poul Nielsen og Birte Jacobsdatters børn var alle i live, da der blev holdt skifte efter deres far 7. november 1803.¹²⁴

1879. MAREN LAURITSDATTER, døbt 6. september 1750.

for ungkarl Niels Jensen af Haldum og pige Maren Lauritsdatter i Lisbjerg indestår vi underskrevne for alt hinderligt i deres forehavnde ægteskab Niels Nielsen, Jens Pedersen begge af Haldum. Trolovet 28. juli 1778 og kopuleret 6. november 1778

1880. PEDER LAURITSEN, født i Lisbjerg døbt 29. januar 1753.

Peder Lauritsen var forlover for søsteren Anne Marie Lauritsdatter da hun blev trolovet den 23. april 1786

1882. ANNE MARIE LAURITSDATTER, født i Lisbjerg, døbt 9. april 1758. Gift 1. juli 1786 i Lisbjerg med Niels Nielsen af Lisbjerg, født omtrent 1759.

Anne Marie Lauritsdatters mand var gårdmand i Lisbjerg, og ifølge folketællingen 1787 havde han trods en alder på kun 28 år været gift før.

1886. KAREN ENVOLDSATTER, født i Skovby omtrent 1736 (40). Gift før 1765 med Rasmus Jensen, født omtrent 1734.

Barn:

- 2301. Kirsten Rasmusdatter, født omtrent 1765.

Folketællingen 1787 oplyser at Karen Enevoldsdatter mand Rasmus Jensen beboede en halv gård, han var selvejer 53 år, og hun 51 år. De var begge i første ægteskab og det ses, at de var naboer til hendes bror Niels Envoldsen.

1887. NIELS ENVOLDSEN født i Skovby omtrent 1742-43. Gift før 1767 med Anne Nielsdatter, født omtrent 1746.

Børn:

- 2302. Envold Nielsen, født omtrent 1768.
- 2303. Niels Nielsen, født omtrent 1771.
- 2304. Rasmus Nielsen, født omtrent 1773.
- 2305. Hans Nielsen, født omtrent 1781.

Niels Envoldsen fæstede 22. april 1766 den gård i Skovby, som hans mor oplod.¹²⁵ På grund af manglende kirkebog for 1814 er folketællingen 1787 taget til hjælp. 8. familie Niels Envoldsen var selvejerbonde, 44 år og hans kone var 41 år, de var begge i første ægteskab. Børnenes fødselsår er beregnet ud fra aldersangivelsen i folketællingen.

124. LAV. Vedelslund skifteprotokol 1803 7/11, fol. 121.

125. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1766 22/4, fol. 45.

1888. MAREN ENVOLDSDATTER, født i Skovby omtrent 1747. Gift før 1787 med Herlov Jensen, født omtrent 1745.

Børn:

2306. Jens Herlovsen, født omtrent 1778.

2307. Envold Herlovsen, født omtrent 1780.

Folketælling 1787 Skovby, husfolk 4. familie, Herlov Jensen, hjulmand 45 år, Maren Envoldsdatter 43 år, begge i første ægteskab. Børnenes fødselsår er beregnet ud fra aldersangivelsen i folketællingen.

1906. MAREN JENSDATTER, født i Lille Torup 1748. Gift før 10. marts 1774 med Laurits Pedersen i Skjød.

Maren Jensdatters mand Laurits Pedersen er nævnt 1774 i skiftet efter hendes mor.¹²⁶

1932. ANNE HANSDATTER født i Hår. Gift før 1784 med Jens Graugård i Voldby.

1941. SIDSEL STEFFENSDATTER, døbt 4. august 1720.

Sidsel Steffensdatter måtte stå til offentligt skifte i Dragstrup kirke, fordi hun havde fået et barn uden for ægteskab. Hun havde tjent i V. Jølby, men barnets far Christen Pedersen var druknet i en "tørvepøt".

Ved hendes søn Steffens døb var hendes mor Mette Cathrine Sejersdatter og tilkommende stedfader, faddere. Barnet døde otte uger gammelt, og Sidsel Steffensdatter flyttede fra sognet, hvorhen vides ikke.¹²⁷

1942. VILLADS STEFFENSEN LETH, født i Tøving 2. januar 1731, død i København, begravet 18. maj 1792. Gift 8. november 1765 i Helligåndskirken i København med Anna Elisabeth Pedersdatter Malling.

Villads Steffensen kom til København som herretjener, blev siden fogedtjener og var fra 1771-92 bud ved Hof- og Stadsretten. Der fødtes fem børn i ægteskabet.¹³⁵

1955. MAREN MORTENSDATTER, født 26. august 1741. Gift med Jens Poulsen Kjeldgård i Lødderup.

Maren Mortensdatters mand Jens Poulsen Kjeldgård, eller måske Lynggård, var gårdmand i Lødderup. Maren Mortensdatter fik antagelig ikke børn.¹²⁸

1956. KAREN MORTENSDATTER, født i Lødderup 4. oktober 1743, død sst. begravet 22. maj 1816. Gift i Lødderup 2. december 1774 med Mikkell Henriksen, født 1737 i Sjørring i Thy, død i Lødderup 25. august 1800.

Børn:

2308. Morten Mikkelsen Nyebye, født 9. september 1775.

2309. Maren Mikkelsdatter Nyebye, født 3. oktober 1778.

2310. Anne Marie Mikkelsdatter Nyebye, født 5. marts 1780.

2311. Henrik Mikkelsen Nyebye, født 6. april 1783.

Mikkell Henriksen blev sin svigerfars efterfølger som degn i Lødderup. Førend Mikkell Henriksen blev degn, havde han været skriver hos biskoppen og lærer i Thorsted, et anneks

126. LAV. Bidstrup skifteprotokol 1774 10/3, fol. 89.

127. Filtenborg: Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter, s.24.

128. Filtenborg: Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter, s. 26.

til Sjørring, hvor hans forældre Henrik Pedersen og Maren Sørensdatte boede.

Mikkel Henriksen og Karen Mortensdatter Nybye fik syv børn, hvoraf tre døtre døde som små. De ovenstående børns efterkommere er mere eller mindre detaljeret beskrevet i Filtenborgs slægtsbog.¹²⁹

1960. OLUF MORTENSEN NYEBYE, født i Lødderup 2. maj 1757, død 31. maj 1828. Gift 1. med Birgitte Jensdatter. Gift 2. med Birgitte Marie Nielsdatter. Oluf Mortensen Nyebye var degn i Frøslev fra 1792 til 1828. I sine to ægteskaber fik han elleve børn.¹²⁹

1972. ELLEN ERIKSDATTER, født i Sorring døbt 16. januar 1746 i Dallerup. Gift med Knud Sørensen. Ellen Eriksdatter var gift med Knud Sørensen. Der blev skiftet efter hende i 1778.¹³⁰

1978. ANDREAS ANDREASSEN MORLAND, født i Ål døbt 20. oktober 1755. Gift med Thurid Olesdatter født 1758.

1983. KIRSTEN NIELSDATTER, født i Aurdal, døbt 1. januar 1756, død 1850. Gift 1. i Aurdal 16. oktober 1775 med Torsten Svendsen Lien, død januar 1792. Gift 2. Aurdal 10. januar 1793 med Knud Andersen Liommen.

Børn i første ægteskab

- 2312. Maria Torstensdatter, døbt 7. juli 1776.
- 2313. Svend Torstensen, døbt 18. januar 1779.
- 2314. Niels Torstensen, døbt 23. april 1780.
- 2315. Anders Torstensen, døbt 21. juli 1782.
- 2316. Maria Torstensdatter, døbt 27. februar 1785.

Kirsten Nielsdatter, blev trolovet 15. juli 1775 med enkemand Torsten Svendsen Lien. Kautionister Guldbrand Kringli og Knudt Yte Solberg.

1987. MAGDALENA NIELSDATTER, født i Aurdal, døbt 16. januar 1763. Gift 1787 med Mikkel Hermansen, født 1761.

1990. GERTRUD OLESDATTER, født i Aurdal døbt 21. juli 1755. Gift 12. september 1779 i Aurdal med Endre Olsen.

1993. ANDREAS OLSEN MORLAND, født i Aurdal, døbt 6. december 1767 i Vang. Gift 24. oktober 1790 i Luster sogn med Mette Tomasdatter, døbt 4. oktober 1761.

2001. MARIA MARGRETE OLESDATTER ONSTAD, født i Aurdal, døbt 17. november 1765. Gift 31. august 1789 med Ole Knudsen, født 1761.

Børn:

- 2317. Ole Olsen, døbt 5. december 1790.

2004. HELGE OLSEN ONSTAD, født i Aurdal, døbt 20. oktober 1771. Gift 7. april 1803 med Dorte Engebretsdatter.

129. Filtenborg: Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter, s. 27-28.

130. LAV. Kolbygård skifteprotokol 1778 15/5, fol. s. 140

2005. GURI OLESDATTER ONSTAD, født i Aurdal døbt 25. september 1774. gift 7. oktober 1801 med Knud Trondsen.

2007. SOPHIE OLESDATTER ONSTAD, født i Aurdal 1778. Gift 2. 8. juni 1798 i Aurdal med Knud Syversen. Gift 2. 25. februar 1802 i Aurdal med Ole Olsen.

2011. ANDREAS OLSEN ONSTAD, født i Aurdal, døbt 17. september 1786. Gift 18. juli 1805 med Ingerid Knudsdatter.

2012. KIRSTINE MARIE LAURITSDATTER, født i Resendal omtrent 1718. Gift i Gødvad med Jochum Pedersen Liime, født i Farregård døbt 23. maj 1696 i Sporup, død i Hinge, begravet 18. juni 1760.

Børn:

2318. Anne Fischer Jochumsdatter, døbt 12. maj 1745.

2319. Birgitte Jochumsdatter, døbt 27. marts 1748.

2320. Peder Jochumsen, døbt 14. marts 1751.

2321. Johanne Dorte Jochumsdatter, døbt 31. juli 1757.

2322. Jacob Jochumsen, døbt 3. februar 1760.

Kirstine Marie Lauritsdatter blev ved sit giftermål degnekone i Hinge. Hendes mand var søn af Peder Rasmussen Liime assessor på Farregård og hustru Anne Rasmusdatter Fischer. Da Jochum Pedersen Liime døde i 1760, var deres ældste barn en datter Anne Fischer i sit 16. år, hun opholdt sig i Gern præstegård, da der blev holdt skifte mellem enken, madame Kirstine Marie Lauritsdatter og hendes børn. De øvrige fire var Birgitte 13 år, som var hos sin faster madame Hansen i Ebeltoft, Peder 10 år, Johanne Dorte 3½ år og Jacob ½ år gammel.

Den salig mand havde givet den ældste søn Peder et par hovedguldknapper, der var også to guldringe, den ene med en krystalsten og den anden glat. Fire sølvskeer var med enkens forældres bogstaver L.A.S. E.S.D., fire andre var med navn, og en var glat, den havde madame Hansen i Ebeltoft foræret datteren Birgitte, et lille gammelt bæger, to par halsspænder af forskellig størrelse, 3 sølvknapper og en tandstikker var også af sølv. Derefter nævnes kobber, messing og jerngenstande og andet, som i en mindre godt bevaret og meget tætskrevet protokol er noget vanskelig at læse.

Der var overskud i boet, så arvingerne kunne dele 234 rdl. med det halve 142 rdl. 3½ sk. til enken og det samme til børnene, som blev delt, så sønnerne fik 31 rdl. 3 mark 2 5/9 sk. hver, og til de tre døtre hver det halve 15 rdl. 4 mark 1 3/9 sk.¹³¹

2013. ANNE LAURITSDATTER født i Resendal, død i Århus begravet 28. december 1745 i domsognet. Gift med Peder Bang.

Anne Lauritsdatter fik en søn Poul, som blev begravet den 18. november 1745 omkring en måned før hun døde. Det var et meget beskedent indbo, der blev registreret til skiftet, som fandt sted den 29. december samme år, og da var Peder Bang blevet enig med Anne Lauritsdatters far, som sammen med sin hustru var datterens eneste arvinger, og han erklærede, at hans svigersøn havde fornøjet og betalt ham, hvad han med billighed kunne tilkomme efter sin afdøde datter Anne Lauritsdatter Meldgård, så han ej alene takkede sin kære svigersøn Peder Bang for god betaling, men ved at love at holde skifteretten uden ansvar blev boet overleveret til bemeldte Peder Bangs egen disposition.¹³²

131. LAV. Lysgård herreds gejstlige skifteprotokol 1760 14/7, fol. 231.

132. LAV. Århus bys skifteprotokol 1745 22/12, fol. 802.

2015. INGER LAURITSDATTER, født i Resendal omkring 1724, død i Klode mølle, begravet 28. februar 1762 i Kragelund. Trolovet 11. december 1761 med Cynde Schmith, død i Klode mølle, begravet 16. november 1773 i Kragelund.

Barn:

2323. Johannes Cyndesen Schmidt, døbt 28. februar 1762.

Inger Lauritsdatters mand Cynde Schmith var enkemand, da de blev gift. Han var 1743 med sin første kone, møller Jørgen Nielsens enke, Ellen Hansdatter ikke alene kommet i besiddelse af Klode mølle i 1743, men også af den gæld, Jørgen Nielsen havde til dødsboet efter sin mor Christen Madsen Højris kone, Anne Andersdatter.¹³³ Inger Lauritsdatter døde efter et års ægteskab, og samme dag hendes søn blev døbt, blev hun begravet.

2016. ANNE KIRSTINE LAURITSDATTER født i Resendal omtrent 1728, død i Dråby Havmølle, begravet 25. juni 1779 i Dråby. Gift med Mikkel Andersen, født omtrent 1707, død i Dråby Havmølle, begravet 10. maj 1786 i Dråby.

Børn:

2324. Anne Marie Mikkelsdatter, døbt 26. august 1753.

2325. Ellen Mikkelsdatter, døbt 25. januar 1756.

2326. Anne Tomine Mikkelsdatter, døbt 23. april 1758.

2327. Gertrud Mikkelsdatter, døbt 30. april 1761.

2328. Inger Marie Mikkelsdatter, døbt 30. september 1764.

Anne Kirstine Lauritsdatters mand Mikkel Andersen var møller i Dråby Havmølle, og der blev der holdt skifte efter Anne Kirstine Lauritsdatter den 17. juli 1779. En søn Anders, som blev 14 år, var blevet begravet fjorten dage før sin mor. Hans ældre søskende, som efter deres mors død skulle have deres arv udredt, var Anne Marie Mikkelsdatter gift med Jens Caspersen i Skovgården, Ellen Mikkelsdatter 22 år, Anne Tomine Mikkelsdatter 20 år, Gertrud Mikkelsdatter 18 år og Inger Mikkelsdatter, som var 15 år gammel.

Mikkel Andersen, som var aldrende og skrøbelig havde anmodet byfoged Ditlevsen i Ebeltoft, om han ville være til stede på hans vegne på skiftet.

Da der var landbrug til møllen, var der dyr, som var 211 rdl. 2 mark værd, de 21 rdl. af dem var dog for 12 bistader. Foruden de 512 rdl. 4 mark 7 sk., som bohavet var værd, havde Mikkel Andersen et tilgodehavende i Ebeltoft på 1400 rdl. og et andet på 185 rdl., så formuen var på 2097 rdl. 4 mark 7 sk.

Til den efterfølgende skiftesamling blev en sølvkande med en krone i låget og årstallet 1726 vurderet, som med en vægt på 102 lod var 51 rdl. værd. 6 sølvskeer og nogle tintal-lerkener m.m. blev vejet, desuden var der endnu en obligation i Tvillum godsets bondegods i Gern by, hvor han havde 450 rdl. til gode, så formuen blev på 2724 rdl. 10 sk. Derfra skulle trækkes, hvad Mikkel Andersen selv skyldte væk, forvalter Ilsø ved Scheel havde 496 rdl. til gode, en anden obligation var på 53 rdl. 5 mark, desuden var der efter regning forskellige andre gældsposter, så der i alt skulle fratrækkes 636 rdl. 1 mark 9 sk.

Til deling mellem arvingerne blev der altså 2087 rdl. 5 mark 1 sk. Heraf havde Mikkel Andersen, allerede inden skifteforretningen var blevet gjort færdig, ønsket at hans fire endnu ugifte døtre forlods skulle have udtaget noget bohavet og andet, så de ligesom den gifte datter hver kunne få 100 rdl. i "udflyning". På spørgsmålet, om han ønskede bohavet sat på auktion, svarede Mikkel Andersen "at hans tanke og attrå er at forblive ved møllen, som hans eneste næring, thi så længe Gud forunder ham liv og helbred, når hans ugifte døtre må

133. LAV. Lundenæs-Bøvling amts skifteprotokol 1736-41 (begynder fol.217).

hjælpe og assistere, så troede han, at det var til hans og hans samtlige børns fælles gavn og nytte, at boets effekter forblev samlede uden auktion, da han erbyder samme efter vurderingen, som sin andpart at antage".¹³⁴

Datteren Anne Tomine Mikkelsdatter blev gift med møllens næste ejer Rasmus Quist, som også var en af Peder Pedersens efterkommere, idet hans forældre var Magdalene Randlev og Christen Jensen Quist i Grenå.¹³⁵

2017. KAREN LAURITSDATTER født i Resendal omtrent 1729, død efter 1787. Gift med Hans Jørgen Hansen Behr født i Hårup døbt 10. september 1720, død i Hårup begravet 2. august 1799 i Linå.

Børn:

- 2329. Anne Hansdatter, døbt 26. november 1758.
- 2330. Laurits Hansen, døbt 31. august 1760.
- 2331. Anders Hansen, døbt 14. marts 1762.
- 2332. Niels Hansen, døbt 1. januar 1764.
- 2333. Jens Hansen, døbt 10. november 1765.
- 2334. Tomas Hansen, døbt 16. maj 1768.
- 2335. Peder Hansen, døbt 11. august 1771.
- 2336. Anne Hansdatter, døbt 13. februar 1774.

Hans Jørgen Behr fæstede 1752 faderen Hans Jacob Behrs gård i Hårup. Gårdens tilliggende hartkorn var på 5 td. 1 skp. 1 alb. og 7 skp. 1 alb. skovskyld.¹³⁶ skovskyld.¹³⁷

2018. MAREN LAURITSDATTER, født i Resendal omtrent 1732, død i Mausing mølle begravet 20. november 1819 i Vinderslev. Gift 1. omtrent 1756 med Christen Christensen Højris, født 1707 i Højris, død i Kragelund Bundgård, begravet 12. januar 1777 i Kragelund. Gift 2. troløvet i Kragelund 29. december 1778 og gift 9. juli 1779 i Linå med Jens Hansen Behr, død i Kærs mølle begravet 15. juni 1785 i Linå.

Børn i første ægteskab:

- 2337. Christen Christensen, døbt 11. september 1757.
- 2338. Laurits Jørgen Christensen Højris, døbt 27. januar 1760.
- 2339. Anne Elisabeth Christensdatter, døbt 15. august 1762.
- 2340. Tove Christensdatter, døbt 26. december 1764.

Christen Christensen Højris var eneste barn af Christen Madsen og Anne Andersdatter, som var enke efter Niels Jørgensen Møller, der blev myrdet i Klode mølle 18. maj 1705. Anne Andersdatter havde, kort før hendes mand blev dræbt, arvet en part i herregården Højris i Ikast sogn, og Niels Jørgensen havde derefter købt hendes medarvinger ud. Indtil omkring 1720 boede Christen Madsen og Anne Andersdatter og hendes børn af begge ægteskaber i Klode mølle, indtil hendes søn Jørgen Nielsen blev gammel nok til at overtage møllen. Efter den tid boede Christen Christensen med sine forældre på Højris, og her døde Anne Andersdatter i 1736. I skiftet efter hende omtales adskillige retssager med både Christen Christensen Højris og hans far som deltagere. Højris var behæftet med stor gæld, så godset blev sat til auktion.¹³⁸

134. LAV. Rugård skifteprotokol 1779 17/7, fol. 246.

135. LAV. Grenå bys skifteprotokol 1797 12/6, fol.134. 1798 23/1, fol. 175.

136. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1752 7/4, fol. 132.

137. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1752 7/4, fol. 132.

138. LAV. Lundenæs Bøvling amts skifteprotokol 1736-41 (begynder fol. 217)

Den berygtede Hans Rosborg til Frisholt havde på arvingernes vegne budt og fået tilslag på gården, som Christen Christensens halvbrødre, mod at få deres del af auktionsbeløbet udbetalt, straks ville overdrage til ham. I første omgang blev Christen Madsen og Christen Christensen boende på Højris, mod at love at betale auktionsbeløbet til Rosborg til det kommende snapsting, hvad de imidlertid ikke var i stand til, og det endte med, at Rosborg overtog Højris, mens andet af godset blev opkøbt af andre, der imellem tre gadehuse, som Christen Christensen og hans far havde købt.

Skiftesagen kom til at vare fem år, idet den, på grund af retstrætte mellem Hans Rosborg og Christen Madsen og hans søn Christen Christensen, blev udsat den ene gang efter den anden. Christen Madsen må imidlertid have troet, at han kunne klare at beholde Højris, og han havde skrevet under på til det næste snapsting at betale den del af kautionsbeløbet, som Rosborg havde stillet de andre arvinger i udsigt. Så de blev boende på Højris, indtil det gik op for Rosborg, at de ikke var i stand til at betale, hvorefter han på landstinget blev tildømt godset for sit tilgodehavende. Da det derefter gik op for ham, at besætningen var blevet solgt, og at markerne kun delvist var blevet tilsået, tabte han tilsyneladende besindelsen og tog sagen i sin egen hånd, hvilket resulterede i, at Christen Madsen udtog stævning imod Hans Rosborg.

Den sag Christen Madsen anlagde, går i korthed ud på at han var blevet overfaldet af Rosborgs fuldmægtig og ført til Frisholt og holdt fast der, indtil han imod sin vilje blev truet til at underskrive et stykke papir, hvis indhold han påstod, at han ikke havde forstået, men som havde angået en stor sum penge, som Rosborg ville have af ham, samt at han ville have Christen Madsen til at forbinde sig til, at han og søn Christen Christensen ved Rosborgs overtagelse af Højris skulle være blevet ham undergivet som deres herre. Da han var sluppet fra Frisholt, havde han anlagt sag ved sit hjemting og havde der undsagt det underskrevne forlig, og han havde formået en sagfører fra Viborg til at føre sin sag imod Rosborg.

De mænd, som blev sendt til Frisholt for at stævne Rosborg, blev også overfaldet, det var der adskillige vidner på, og Rosborg havde brugt ukvemsord mod Christen Madsen og hans søns sagfører i skiftesagen, og han havde der svoret, at han og Christen Madsen skulle aldrig blive forligt, og at han ville blive ved, til han havde ruineret ham.

Rosborg havde også flere gange søgt efter Christen Christensen, og til sidst havde hans folk fundet ham i en stald i Remme, hvor han havde skjult sig i en krog, hvor der var slået nogle fjæl for. Han var derefter blevet ført til Højris for sammen med sin far at påhøre ordre til, at de skulle flytte derfra. Derefter havde Christen Christensen fået befaling om at følge med til Frisholt, han havde dog fået lov at komme tilbage til Remme for at barbere sig og klæde sig om. Imens havde Christen Madsen og hans bror Peder Madsen fået samlet en stor flok karle og mænd, og da karlen fra Frisholt gik ind i stuen imellem de mange mennesker og bad ham gøre sig færdig og ikke længere forhale tiden, da sagde Christen Christensen, "jeg vil nu ikke med til Frisholt, og karlen svarede, "du får vel følge med", da blev de forsamlede karle vrede og sagde, "han skal blive her, til vi får bud fra vor husbond".

De forsamlede ville derefter hverken svare på, hvem de var, eller hvem deres husbond var, og mens den anden hentede vidner, sneg de sig bort og Christen Christensen med dem. Ved yderligere forhør mente karlen, at han skulle hente ham, for at han skulle være soldat, hvilket også fremgår af den lange retssag, der fulgte. Han var som straf for hans fars og sin egen ulydighed blevet indrullet i Frisholts reserverulle, og Rosborg kaldte dem sine fæstebønder, selvom de faktisk intet havde fæstet af ham.

Hændelsesforløbet er til tider vanskeligt at følge, idet sagerne blev ført både ved Frisholts birketing og Lysgård-Hids herreds ting med referat af tingsvidner fra Hammerum herreds ting. Hans Rosborg fik ved Frisholt birketing læst en meget lang og vidtløftig beretning om, hvordan det efter hans mening var gået for sig. Han havde på auktionen budt for arvingerne, og Christen Madsen havde overtaget Højris og havde lovet at betale auktionssummen til

snapsting 1738, så skiftet kunne blive afsluttet. Begrundet med at betalingen ikke var sket, havde Rosborg ved landstinget fået udstedt skøde på Højris med tilliggende gods.

Rosborg fik indsat en sættemdommer til at dømme i sagen, og han fik derefter medhold i alle sine påstande, også med hensyn til at Christen Madsen og hans søn Christen Christensen var at betragte som hans fæstebønder, hvilket blandt andet blev begrundet med, at den sidste var indrulleret i Frisholts reserverulle som soldat.

Sagen endte derefter ved landsretten i Viborg, hvor Rosborg gentog sin version af hændelsesforløbet, og hvor han beskyldte sagføreren Mathias Brun for at have forlokket "hans bønder Christen Madsen og Christen Christensen" til at føre sag imod ham til skade for både ham og dem selv.

Det var landsdommerne nu ikke enige i. I den lange procedure står blandt andet: "Thi ses ikke at Hans Rosborg kan have haft føje at påstå, at Christen Madsen, som forhen selv ejede og beboede Højrisgård og der foruden var ejer af det øvrige gods på tilsammen 42 tønder hartkorn, skulle følge Højris som en fæstebonde og besætte den, eller at hans søn Christen Christensen skulle tilhøre godset, fordi Hans Rosborg havde indført ham i sin reserverulle, at han ej mindre var beføjet til at bemægtige sig hans person, som det førte tingsvidne fra Hammerum herredsting oplyser, nemlig at hans fuldmægtig havde optaget Christen Madsen, som han gik i sin fri frelse på marken og havde ført ham til Højris, indtil han fik en fat i en vogn, og derefter havde ført ham til Frisholt, hvor han havde underskrevet, at han skyldte ham 300 rdl., uden at der var nogen hjemmel for det. Amtmand Teilmann havde ved skiftesagen ikke lagt skjul på, at gården ifølge auktionsskødet var blevet solgt uden besætning, så Rosborg påstand om, at han havde pengene til gode, var grundløs.

Sagen endte med at sættemdommeren blev idømt en bøde, og det samme gjorde Hans Rosborg, som endog måtte betale 10 rdl. til Christen Madsen i sagsomkostninger, men når han forbeholdt sig ret til at tiltale arvingerne, da burde sagen føres mod dem alle og for enhvers eget værneting.

Det ser ud til, at Hans Rosborg for en gangs skyld har måttet trække det korte strå, og han kan dog have haft ret i, at Højris var blevet ruineret, efter at Christen Madsen og hans søn var flyttet derfra, for gården var ifølge ham blevet tømt for alt inventar, besætning og indbo, ja endog dørhængsler og andet, og at markerne ikke var blevet dyrket og engene ødelagt. Så det ser faktisk ud til, at Hans Rosborg var blevet snydt. At det kom til at koste arvingerne, ikke mindst Christen Madsen, mange penge, er der ikke tvivl om, men Christen Christensen beholdt sin frihed.¹³⁹

Sagen blev endelig pådømt ved højesteret i 1743, og der skal en af dommerne have sagt, "Rosborg viser sig i denne sag at være sig selv lig: jo ældre han bliver jo værre vold og uret forøver han, men det bør nu ikke gå så ustraffet hen som tidligere".¹⁴⁰

I løbet af 1760erne ses Christen Christensen Højris at have boet i Blæsbjerg kro, hvor han er nævnt, når han foretog indkøb på forskellige auktioner.¹⁴¹ Hans og Maren Lauritsdatters fire børn er døbt i Gødvad og hendes søskende og deres ægtefæller var faddere.

1770 købte Christen Christensen en gård i Kragelund, hvoraf han i 1775 solgte halvdelen. "Kendes jeg underskrevne Christen Christensen Højris i Kragelund, Hids herred, Silkeborg amt og hermed vitterliggør, at jeg med min og hustrus fri vilje og velberåd hu har solgt og afstået til herredsskriveren udi Lysgård-Hids herreder Jens Lundum, boende ved Vinderslev kirke, en mig tilhørende og påboende halv gård i Kragelund by, Bundgård kaldet, som Poul

139. LAV. Lysgård herreds tingbog 1738 25/8 , fol. 136, fol. 140, fol. 144 Frisholt birks tingbog 1738 26/6, fol. 173, fol. 277, fol. 283 3/7, 10/7, fol. 184, 24/7, fol. 291, 1739 -/3, fol. 322, 23/4, fol. 323, 30/4, fol. 329, 14/5, fol. 331, 28/5, fol. 333, 4/6, fol. 336, og Viborg landsting 1740 29/6, fol. 372.

140. Fra Viborg amt 1961, Erik Broch: Mausing mølle og Højriisslægten.

141. LAV. Lysgård-Hids herreds auktionsprotokol

Sørensen Overgård ejede og mig den 4. maj 1770 solgt og skødet har - i den nye landmålings matricul nr. 9 anslagen for hartkorn 1 td. 5 skp. 3 fjr. 2½ alb. med sin andel skovskyl^d”.¹⁴²

Efter Christen Christensen Højris død solgte hans enke Maren Lauritsdatter sin gård i Kragelund på auktion: “Den 29. februar haver vi underskrevne auktionsretten udi førnævnte herreder indfundet sig i Kragelund til afgangne Christen Højris efterladte enke Maren Lauritsdatter, “som i sit nye ægteskab er trolovet med Jens Hansen fra Kærs mølle i Linå sogn for offentlig auktion over hendes da påboende gård i Kragelund by og sogn, Hids herred, Silkeborg amt, Bundgården kaldet, der står for hartkorn ny matrikel ager og eng 1 td. 5 skp. 3 fjr. 2½ alb. at holde. Der blev givet adskillige bud og mange overbud, blandt hvilke dette skødes ejer Hans Tomasen blev højstbydende og gården tilslagen for den summa 258 rdl.”.¹⁴³

2019. ANDERS LAURITSEN, født i Resendal omtrent 1740, død sst., begravet 1816 i Gødvad. Gift med Else Jensdatter.

Anders Lauritsen overtog sin fødegård efter faderens død i 1771, og solgte atter gården til sin søster Karen Lauritsdatters søn Poul Hansen fra Hårup, som blev gift med hans datter Ellen Andersdatter.

142. LAV. Lysgård-Hids herreds skøde-panteprotokol 1776 2/12, fol. 66.

143. LAV. Lysgård-Hids herreds skøde-panteprotokol 1779 5/7, fol. 354, fol. 70.

BOGENS ILLUSTRATIONER

Kongens retterting, udsnit af titelbladet af Jyske Lov, udgivet 1642.

Olaus Magnus, Historien om de nordiske folk, *Historia de gentibus septentrionalibus*. 22 små bøger 1555. Herfra anvendt 2 træsnit.

Georg Braun & Frans Hogenberg: *Civitatis orbis terrarum* 1597, Kolding.

Peder Hansen Resen: *Atlas Danicus*. Billeder af Skanderborg, Randers og Aarhus.

Den Danske Atlas eller Kongeriget Danmark, bind 1-3 v. Erik Pontoppidan udg. 1767, bind 4-7 ved Hans de Hoffmann udg. 1768-1781 Billeder fra Horsens, Vejle, Randers og Århus. Med mundtlig tilladelse til at tage disse billeder ned fra nettet, hvor de findes på [www.Den Digitale Byport](http://www.DenDigitaleByport). Aarhus universitet i samarbejde med Den gamle By.

TEGNINGER

Hans Erik Jensen:

Gammel bindingsværkbygning i Sorring 1948. (efter tilladelse fra afd. Estrid Wilhelmsen).

Kirstin Nørgaard-Pedersen

Borum mølle, rekonstruktion efter postkort fra beg. af 1900-tallet. Hvirring gamle præstegård, efter fotografi fra 1864.

Mindre tegninger i afsnit om skifternes indbo.

Hakon Splid: Længe i Njær Præstegård. (Gamle danske Præstegårde, H. Zangenberg)

FOTOGRAFIER

Peter Ohm- Hieronymussen:

Sussanna Helvig Morlands Testamente, underskrift og segl.

Sidste forseglede side af skifte efter Mette Kirstine Trap, København 1745.

Kirstin Nørgaard-Pedersen: Fotografier fra tingbøger og underskrifter fra skifter.

TRYKTE KILDER

Jørgen H. Barfoed: *Nitten Generationer, slægten Barfod-Barfoed*, 1960.

Danske Magazin, Tegnelser over alle lande 1535

Troels Dahlerup. *Det kgl. Retterings domme og Rigens Forfølgninger fra Christian III's Tid*, bind 1.

P. Filtenborg: *Slægtsbog for sognedegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida Nielsdatter*. Udg. København 1938

Erik S. Gundersen og Hans E. Næss: *Samlinger til Stavangers historie*, udg. 1971.

J. H. Hübertz: *Aktstykker vedrørende Stiftet og Staden Aarhus*.

J. L. A. Kolderup Rosenvinge: *Gamle danske Domme*, bind 1. 1842.

Ludvig Saxe: *Slekten Saxe i 400 år*, udg. Oslo 1940.

FORKORTELSER

ERH. Erhvervsarkivet, Århus.

LAO. Landsarkivet for Fyn, Odense.

LAS. Landsarkivet for Sjælland, København.

LAV. Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.

RA. Rigsarkivet.

RA. ADK. 1767. Rigsarkivet Renteskriverkontorerne 1679-1771, diverse 2247.24-25. Kommissionsakter vedr. afhændelsen af kronens gods i Skanderborg distrikt.

SKIFTERNES INDBOREGISTRERINGER

I løbet af sjette og efterfølgende slægtled er mange af efterkommerne eller deres ægtefællers dødsfald sket i en periode, hvorfra en del skifter er bevaret. Her er det muligt direkte at aflæse vedkommendes økonomiske forhold, i det mindste da den pågældende døde. Det løsøre, folk havde, afspejler vilkårene, havde der ikke været penge til tintallerkener, så havde man trætallerkener, og var der ikke råd til en jerngryde, må maden være blevet lavet i lerpotter, som på landet i Jylland nok har været de letbrændte, uglaserede sorte potter, nu kaldt jydepotter. Når den slags næsten aldrig forekommer i dødsboregistreringen, er det formodentlig, fordi prisen var lav og holdbarheden ringe, så potterne, når de havde været brugt nogen tid, ikke kunne sælges på auktion eller udlægges for gæld. Det samme gjorde sig formodentlig også gældende for noget af tøjet og fodtøjet, for eksempel er det meget sjældent at se træsko vurderet, og når der tit er meget sparsomt med inderbeklædning, som særke og skjorter eller strømper, så har de muligvis været for ringe til at blive vurderet. De omhyggelige registreringer med beskrivelse af hver enkelt genstand blev foretaget for genkendelighedens skyld, netop for det tilfælde at tingene skulle sælges på auktion, eller der skulle gøres udlæg i dem til betaling af kreditorer og arvinger.

Af skifterne i de egne, hvorfra der er bevaret mange skifter, fornemmer man, hvordan folk i slutningen af 1600- og begyndelsen af 1700-tallet havde været i stand til at klare sig gennem de dårlige tider, det dengang var for bønderne, såvel som for jævne folk i byerne.

Når et fuldstændigt referat af løsøreregistreringen i alle skifter er undladt i bogen, er årsagen dels, at det vil fylde for meget, og dels at det kan blive temmelig ensformigt, for så godt som alle havde mindst et bord, bænke, lidt stole og nogle kister, senge, udstyr til husholdningen og noget værktøj. Imidlertid kan det være besværligt at få oplyst, hvad navnene på de forskellige ting betød, og hvad de enkelte genstande i et bo blev brugt til eller så ud. Derfor er der i det efterfølgende en kort gennemgang af, hvad man kan finde i skifternes indboregistreringer af møbler, husgeråd, sengetøj, klæder, værktøj og andet.

BORDE

De fleste folk havde mindst et bord. Det kunne være med åben eller lukket fod, det sidste var nederst mellem benene forsynet med en lukket kasse ofte med skuffe eller låge. Skiven eller bordbladet dvs. bordpladen var ofte af asketræ og benene af fyrretræ, bordene kunne også være af egetræ. I løbet af 1700-tallet, og noget før i byerne, kom der flere andre slags borde til, for eksempel klapborde og teborde, som tit var runde eller ottekantede. Et af bordbenene i hver side var delt i to og hængslet, så de kunne slås ud til understøttelse af klapperne.

Kveridoner var ganske små borde, som for det meste er nævnt parvis, og ofte blev brugt sammen med et andet bord og et stort spejl. Se tegningen under kvindetøj.



Slagbord med et delt hængslet ben. i hver side, her vist med den ene side, som støtte for klappen.

BÆNKE OG STOLE

Ved bordene har man haft bænke. Under vinduerne kunne de være nagelfaste, hvorfor de ikke blev registreret, mens løse bænke har været anvendt for den ene bordende eller i alle tilfælde på ydersiden af bordet, hvis man da ikke havde stole i stedet for. Der var flere slags



Kringstol.

stole, de mest almindelige har været lavet af en eller flere slags træ og har ikke haft armlæn. Stole med armlæn kaldtes enten kringstole eller lænestole, mens en høj stol har været en stol med højt ryglæn. Stolene kunne have sæde betrukket med læder for eksempel ryslæder eller ruskind. Skamler ses også ind imellem.

Kistebænke og slagbænke ses også af og til. Slagbænken kunne bruges til seng for børn eller til opbevaring af uld, garn, ekstra sengetøj og andre sager.

En foldbænk var en slagbænk, der i hele længden havde en skuffe, som i udtrukket stand blev som seng. Til bænkerne havde man bænkedynner og hynder, som af og til nævnes sammen med en afdød kvindes klæder og duge, da det kunne være en del af det udstyr (udflyning), hun bragte med hjemmefra, da hun blev gift. Flamske eller flamskvævede hynder har været med betræk i

billedvævning.

SKABE OG KISTER OG DRAGKISTER

Skabe af forskellig slags ses i nogle skifter, lige fra små hængeskabe til nogle med to eller flere låger, både med og uden lås, og enkelte steder nogle meget store skabe med fem rum. Det var et renaissancemøbel, hvoraf der nu kun findes ganske få bevaret. Man har ment, at de især har været brugt i Nordjylland, dog ses de så tit i skifterne i Østjylland, at de må have været langt mere udbredt, men måske først senere er gået af brug nordpå. Et tressur var et skab med mange rum og skuffer til værdipapirer.

Til opbevaring af klæder, linned og duge har man brugt kister og skrin af alle mulige slags træ, både malede (anstrøgne) og umalede og med og uden beslag, hængsler og nøgle.

Det har været almindeligt at have en kiste med som udstyr fra sit barndomshjem, dels ser man det ligefrem nedskrevet, enten at den afdøde kone havde haft en kiste med sig, eller også at et eller flere af børnene havde eller var tiltænkt deres mors eller fars kiste, før de døde, og hvis skifteforvalterne kunne se, at der var tale om balance eller overskud i boet, blev det almindeligvis respekteret. Dragkister finder man i skifterne hos bedrestillede folk i løbet af 1700-tallet, det samme gælder chatoller. Klædeskabe og kufferter dukker også op i løbet af 1700årene.

SENGE OG SENGETØJ

Foruden faste sengesteder, af og til kaldet alkover, hulsenge, panel eller skabssenge, var det temmelig almindeligt med stolpesenge. I byerne, hos gårdfæstere og selvejere ses af og til en eller flere senge med åben eller lukket himmel. Sengene kunne være med drejede eller snoede stolper. Til sengene nævnes for det meste omhæng med kappe og ofte sengeklæde, også kaldet sengedækken, af samme stof som omhænget, sjældnere ses også et sengetæppe, hvis omhænget bestod af fire dele og kapper har der i alle tilfælde været tale om en fritstående himmelseng. Vugger findes i skifterne, men de var ikke særlig almindelige, heller ikke når der var små børn mellem de efterlevende.

Sengetøjet bestod som regel af en eller to overdyner samt underdyner, der kunne være af bolster, dvs. af hørstof, mens de uldne dyner var af olmerdug eller vadmél, også når det ikke

er nærmere beskrevet, og der var i alle tilfælde tale om en meget tæt vævet ofte sribet stof i alle mulige farver, selvom hvide og blå striber ser ud til at have været meget yndede, i hvert fald til bolsterdynerne. Dyner af hamp kunne være højt vurderet, for hampefibre kunne spindes og væves til fint tæt stof. I de ældste skifter var der af og til dyner af læder eller skind. Foruden dynerne var der flere slags puder eller hoveddyner lavet af de samme materialer. Når lagnerne nævnes parvis, er det fordi sengene blev redt med over og underlagner, det var mest almindeligt med blågarnslagner, som var vævet med islæt af kortere hørtaver, taget fra efter første skætning, mens de finere lange taver blev vævet til horgarnsstof, hvoraf det fineste kaldtes kramlærred, som for det meste var en importeret vare. Pudevår kunne være med kniplinger. Sengetøj var dyrt, og kun når det ligefrem blev kaldt ubrugeligt eller slidt blev det direkte lavt vurderet, hvis det da overhovedet blev registreret, for der er eksempler på, at det kunne være for dårligt til at blive regnet.

Indretningen i et lille stuehus. Nord-sidens udskud, dvs. lave tilbygning er med alkover. Dagligstuen kunne varmes op med bilæggerovnen fyldt med gløder fra arnen i køkkenet. Det samme gjorde bageovnen. Når den var varm nok blev gløder og aske fjernet, og de forhævede brød sat ind. Ovnens svære kappe holdt varmen oppe i lang lang tid. Der er kun vinduer mod syd, mellem udskudene mod syd.



HUSGERÅD

De fleste havde mindst en kobberkedel, som ofte var indmuret i grue, så der kunne tændes op under den. En brændevinskedel med tilhørende hat, hvilket vil sige destillationsredskab ses ligeledes i en del skifter, selvom der skulle tilladelse til at fremstille brændevin. Der var tit en eller to messingkedler af forskellig størrelse, og til brug for dem var der almindeligvis en eller to skorstenslænker også kaldet kedelkroge. Det var egentlig en toledet tandstang, som kunne reguleres, så kedlens eller jerngrydens afstand over ildstedets gløder kunne tilpasses, (se tegningen næste side).

Det åbne ildsted kaldtes skorstenen, også før egentlige skorstene blev almindelige. Det bestod foruden selve arnen af en stor muret tragt, hvis smalle del endte oppe på loftet, så røgen derfra selv kunne søge sig vej ud gennem lyreåbningen i taget. En jernvindovn, altså en rigtig kakkelovn med indfyngingslåge og rør ført op til skorstenen ses også nogle steder på landet fra omkring midten af 1700-tallet, og i de stuehuse må der have været en rigtig skorsten, for at der kunne være træk nok til kakkellovnen. Ved ildstedet var der næsten altid en ildklemme og en ildske eller ildskovl, som brugtes når bilæggerovnen, fyrbækkenet eller fyrfadet skulle fyldes med gløder. Der er en del tidlige skifter, hvor der end ikke nævnes en bilægger, Man har da opholdt sig i det rum, hvor ildstedet eller kakkellovnen var. Det blev ofte kaldt dagligstuen. Andre rum er lunet lidt op ved hjælp af et eller flere fyrbækkener. Sengebækkenet, som havde en lang stang blev fyldt med gløder skubbet frem og tilbage mellem dynerne, så sengene ikke var så kolde at komme i. En puster, det vil sige en blæsebælg ses i nogle skifter.

Til madlavningen var der almindeligvis foruden en eller to jerngryder, en pande og en (stege)rist, og nogle gange også et bradspid, dvs. et stegespid. Meget af husgerådet var i de tidlige skifter af træ. Senere kom der dog mere af blik (messing eller kobberblik), ligsom mere hårdtbrændte lervarer ses i skifterne i løbet af 1700-tallet. De kaldtes stenfåde og



Kedelkrog.

stentallerkener, og har været fremstillet i købstæderne af pottemagere, der havde privilegium på deres erhverv. De hollandske stenvarer har været importeret fajance. Flasker og glas dukker ligeledes op i løbet af 1700-tallet, dog kun sjældent i større mængder. Hos velstillede folk var der vaffeljern, postejforme og andre mere ualmindelige ting, som er nævnt i de skifter, hvori de er fundet. Ellers kunne der være tinskåle, tintallerkener, sesirkner dvs. små skåle til salt eller dyppelse samt smørbrikker og smøræsker, og først omkring midten af perioden eller noget senere ser man kaffe- og tekedler, samt kopper og krus med og uden låg.

Glas til at drikke af begynder ligeså at vise sig i skifterne i løbet af 1700-tallet. De stod af og til på en hylde, kaldet en tabulet, eller en pyramide (kaldes nu amagerhylde), der er endog bevaret en pyramide, på hvis bagvæg ejeren har fået malet sine glas. Spisebestik nævnes almindeligvis ikke, for knive og skeer af horn har været helt personlig ejendom og gafler blev først almindelige efter den tid bogen omhandler.

Til opbevaring af madvarer kunne der være et madskab, men ellers var der standtønder, øltønder, sildefjerdinger eller ottinger, saltkar, grynkuber og kurve, som kunne være lavet af halm i løbbinding, flødebøtter og lignende. Foruden det var der tit en smørkærne og en håndkværn.

Af andre redskaber var der meget tit en eller flere rokke, garnvinder eller hespetræer, som også var til at vinde garn op på, mens der noget sjældnere nævnes redskaber til hørtilberedning, og så godt som aldrig væve, undtagen hos vævere.

Kvinderne spandt, men de vævede almindeligvis ikke førend i noget op i 1800-tallet. Når karter ikke medregnes, kan det meget vel være fordi de af brugeren blev slidt på en sådan måde, at det var vanskeligt for en anden at anvende dem.

I nogle boer var der mere værdifulde ting som kander, bægre og skeer af sølv, men det er i alle tilfælde nævnt ved hver enkelt efterkommer, da de initialer, der sædvanligvis var indgraveret, til tider nævnes, fordi de i sådanne tilfælde kan bruges som en ekstra oplysning om for eks. årstal for indgåelse af ægteskab eller trolovelse, eller fordi det nogle gange ses, at der er tale om arvesølv. Bøger, som findes i en del af vurderingerne, er ligeledes omtalt hvor de fandtes. Den afdødes klæder er også i et vist omfang nævnt ved hver enkelt, fordi der her er tale om meget personlige ejendele, og fordi de siger noget om social status, i hvert tilfælde når der var tale om yngre kvinder.

ARBEJDSREDSKABER

Skifterne indeholder også oplysning om arbejdsredskaber og værktøj, af det sidste var der almindeligvis en buløkse og en håndøkse, et spigerbor en eller flere naur, som også var en slags bor, båndkniv, hammer, buesav og skørtsav, samt slibesten med kar, som har nødvendig blandt andet høstredskaberne, hvoraf der almindeligvis var to til fire høleer. Til høst af brødkorn brugtes segl, selvom det næsten aldrig nævnes i skifterne. Her foruden var der ofte en tørvespade, af og til også en gravespade, en greb eller høfork.



Båndkniv. Den blev anvendt til afbarkning, fremstilling af tøndestave og lignende

DYR OG MARKREDSKABER

Det til stedets drift nødvendige antal dyr, mængde af korn og markredskaber kaldet inventarium er tit registreret og vurderet til sidst i skifterne. Heste, køer, stude og får i en nærmere bestemt antal skulle være til stede til en fastsat værdi, der i løbet af 1700-tallet ofte ses forhøjet til ulempe for fæsteren og ikke mindst for hans arvinger, som havde fordel af et overskydende antal dyr, hvorimod redueringen af hartkornet var en fordel, idet landgilde og skatter blev beregnet efter hartkornets størrelse.

De nødvendige redskaber var plov, harve og arbejdsvogne med forskelligt tilbehør, mens andre vogne, slæde og hjulbør almindeligvis ikke hørte til inventarium.

Alt dette førtes almindeligvis til indtægt, mens den på forhånd fastsatte værdi blev ført til udgift sammen med det til bygningernes istandsættelse nødvendige beløb.

KVINDETØJ

Hvis der kunne blive råd til det fik en kvinde en hel kjole, når hun skulle giftes. Den kunne være syet af klæde, eller en anden fin ulden vare, men ses også syet af hjemgjort stof. En adrienne var en hel klædning

med tilhørende skørt. Det samme var cantussen, der brugtes over trøje og skørt. Ellers havde kvinderne trøjer og skorter. Trøjerne var faconsyet og forsynet med stivere. De havde for det meste et skød, som gik ned over skørtet. Kjoler og trøjer havde i hele 1700tallet stor halsudskæring, som man dækkede med et tørklæde eller en krave, når det var koldt. I nogle skifter omtales en klokke, som var en mere løs spenseragtig påklædning uden stiver og ærmer. Nattrøjer var trods navnet til brug om dagen. De kunne være meget fine, strikket af silke i tavl eller stjernemønster og af og til broderet med silke og metaltråde. I 1600tallet kunne de være importeret fra England, mens de senere blev fremstillet i Danmark. De var uden stivere og derfor mere bekvemme end de syede trøjer. Der fandtes dog også syede nattrøjer, som formodentlig også har været uden stivere.

Foruden tørklæder brugte kvinderne altid hue eller forklæde, som til festbrug kunne være af dyrt stof og af og til med kniplinger. Huerne kunne være meget fine. Der gik ikke så store stykker til, så de kunne være syet af silke eller andet dyrt stof, og i nogle tilfælde med besætning af fine bånd, guld eller sølvkniplinger eller galuner, bånd af samme slags som anvendes til uniformer.

Til huerne kunne der være forskelligt tilbehør af linned, kaldet lin, snipper eller korsklæde, som alle kunne være med kniplinger eller helt af kniplingsstof.

Fra midten af 1700tallet kommer der i nogle egne yderligere huepynt til. I Østjylland de såkaldte haghatte, som for det meste var af kniplinger, der blev anbragt ved ørerne, så de stod ud som vinger. Længere nordpå i Jylland gik kniplingsvingen helt.



En cantusse var en hel klædning uden stivere, som blev brugt over trøje og skørt. Hue og haghat er typisk for Århusegnen. De to små, runde borde hedder kveridoner. De blev ofte brugt sammen med et andet lille bord og et stort spejl.

rundt om nakken og blev kaldt skægghat. Strømper og sko behøver ikke nærmere forklaring, dog kunne skoene være med spænder af sølv eller andet metal.

MANDSTØJ

Mandskjolen var overtøj. Den var dyr at anskaffe, og findes ikke i skifter efter småårsfolk. På landet var kjolen næsten altid af ufarvet eller blåt vadmel. Bedrestillede havde kjole af klæde, som meget ofte var sort eller indsprængt (meleret). En mandstrøje var af facon som en kjole eller en lang jakke, men den havde ikke de samme brede ærmeopslag og store lommer, som kjolen kunne have. Datidens vest havde ærmer og var næsten som trøjen men kortere.

Brystdugen kan bedst sammelignes med det vi nu forstår ved en vest. Den var ærmeløs, og der gik ikke så meget stof til, så den blev ofte syet af en dyrere vare og i brogede farver. Alle disse klædningstykker var med mange knapper, som når det gik højt kunne være af sølv eller kamelhår, ellers var det ofte metalknapper af tin eller messing. Nattrøjer fandtes også til mænd (se herom ovenfor),

Bukserne der i hele perioden var knæbukser, blev syet af vadmel, læder og lærred, men kunne også være af klæde. De havde klap foran med knapper i begge sider og knapper eller bånd ved knælinningen. En kappe eller rejsekappe forekommer også i nogle skifter. Arbejdspligten, for eksempel ægtkørsel, kunne være over store afstande, og så var det godt med en stor kappe til beskyttelse mod vejr og vind.

Halsklæder, handsker, vanter, strømper, sko og støvler behøver ikke nærmere forklaring bortset fra, at sidstnævnte fulgte moden, ganske som nu. Det samme gjaldt for hattene. Huerne kunne være strikkede eller syede, nogle for eksempel en kabuds havde klapper, som kunne foldes ned over ørerne, når det var koldt. Hatslaget var en hovedbeklædning med rødder tilbage i middelalderen. Det var varm vinterbeklædning, som minder om en hætte eller en såkaldt elefanthue, der gik ned over skuldrene og som desuden kunne lukkes til over den nederste del af ansigtet, når det var rigtig koldt. Nathuer var ikke altid til natbrug, idet nogle af dem var meget fine. De blev brugt inden døre, og ses næsten kun i skifter efter præster, købmænd og andre velstillede, som tillige kunne eje en slåbrok, der også var en dyr klædning.

TEKSTILERNE:

Liste over de til tider underlige udtryk, der brugtes når den afdødes gangklæder blev registreret, udarbejdet på grundlag af Erna Lorenzens disputats: Folks tøj i og omkring Århus c. 1675-1850

Almensi, (Armesiden) ant. fra fransk i snøreliv og overkjoler, hvor det virkede som Armoisin toskaftet taftagtigt silkestof. stivlærred.

Atlask, satinbundet silkestof med blank retside og mat vrang. En billigere kvalitet kunne **Bommese**, kippervævet stof af bomuld eller være vævet af silke og bomuld, så kun silken uld og bomuld sammen.

Barat, (Borat) stof vævet af uld på silketrend, oprindelig af fin senere af en mere tarvelig **Catun**, bomuld ensfarvet eller med trykt kvalitet. mønster.

Bay, (Bai, Baj, Boi, Boy) en forholdsvis billig **Damask**, stof vævet med fem eller flere skafter af uld eller ofte af silke.

Bockrål, (måske Broklærred) brugtes til foer **Droget**, (Droguet, Droquet) tøj fremstillet af silke med uld, hør eller bomuld. Som regel blomstret, men kunne være stribet.

Dvelik, (Dvælg) fint, bleget og stivet glanslærred eller groft ubleget hørstof stivet med

limvand anvendtes som stivlærred.

Fibskaft, stof vævet med 5 skafter dvs. i atlask eller satinbinding, så mønstret kunne ligge i selve vævningen. Det kunne være af uld såvel som af silke.

Firskaft, stof vævet med 4 skafter dvs. kippervævet

Flos, dyrt silkestof af fløjlsagtig karakter med luv af løkker.

Flor, herunder også Crepeflor eller Crepe, for det meste sort, anvendtes til pynt ofte til sørgetøj

Fillemut, fra Engelsk Fillemot og fransk Feuille Mort, stof af gulbrun farve, som visne blade.

Freckaade, (Frassay, Frassoy, Frees, Fries) Uldvare beslægtet med vadmél.

Grosditur, fra fransk Gros de Tour, et stormønstret brokadeagtigt silkestof, der ofte var blomstret.

Grovgrøn, (Grofgrøn) Gros de Grain silkestof, som med islæt af en tyk tråd, der kunne være af andet materiale, som danner kraftige ribber på tværs, kendes nu kun som brede bånd.

Gråværk, almindeligvis det mindre værdifulde bugskind af et eller andet dyr. For det meste anvendt til for.

Hjemgjort, tøj vævet i Danmark, brugtes til f.eks. skørter. Det var ofte af hvergarn.

Hvergarn, stof af uld på hortrend.

Hørlærred, kunne være af både udenlandsk og indenlandsk oprindelse.

Indsprængt, betyder antagelig at stoffet var nistret.

Kaffa, (Kaf) dyrt silketøj af samme vævning som flos, med opskårne og uopskårne løkker, så der på den måde opstod et mønster.

Kallemank, (Callemancha, Calemank) var et satin eller atlaskvævet uldent stof, som kunne være ensfarvet, sribet eller blomstret, sidstnævnte da i damaskvævning, så mønstret var modsat på stoffets to sider.

Kamelot, kendes helt fra middelalderen, det var vævet af kamel- eller gedeuld fra Angora og silke eller bomuld. I 1700årene var det et let uldent lærredsvævet stof.

Kirsey, klædeagtigt, stærkt valket stof af uld, der var grovere end den uld, som anvendtes til klæde. Det fandtes i mange farver og var

oprindeligen en importvare fra England.

Klæde, oftest sort, men også rødt eller andre farver, og kunne være indsprængt dvs. mele-ret og sribet. Dyrt blankt, uldent stof med luv. Det var ofte af udenlandsk oprindelse.

Mackey, tyndt uldstof, som brugtes til for.

Mor, Moire.

Multum, en ulden én eller tosidig opkradset vare, som minder om det, man helt op til vor tid har kaldt Holmens klæde.

Naccarat, klæde af udenlandsk oprindelse.

Olmerdug, kippervævet stof af uld på hør eller bomuldstrend.

Polamit, (Polemites m.fl. stavemåder) stof af varierende kvalitet, mest vævet af uld (evt. kamelhår) og silke. Det kunne have indvævede metaltråde.

Rask, (Rasch) let uldent stof, som i følge luksusforordningen kunne anvendes af håndværkere, andre almindelige folk og tjenestefolk.

Rye, (Rys) en forholdsvis billig ulden vare, som var opkradset på den ene side. Fandtes i mange farver og blev brugt til skørter og til kåbefor.

Sars, (Saxes) Serge tynd ulden vare af forskellig kvalitet, ofte import.

Sied, (Say) fin ulden vare

Stoffes, forvanskning af fransk Etofes, en let og blank ulden vare.

Taboret, Taborett kendes fra midten af 1700årene og frem. Det er et i bunden lærredsvævet uldstof med indvævede mønstre i form af kniplingsagtige mønsterstriber af ekstra tråde i både kæde og islæt (lancering), samt med mere spredte mønstre, ofte små blomsterbuketter med tråde udelukkende i islættet (brochering). Stoffet var voksbehandlet og presset, hvilken gjorde det temmelig stift Ved denne behandling blev det blankt, så det kom til at minde om silke. Importvare fra England, hvor det blev fremstillet i Norwich og/ eller måske også fra Holland. Silketaboret kendes også, og den uldne vare kan muligvis have været en efterligning af den dyrere silkevare.

Taft, tyndt tæt silkestof.

Tobin, svært taftagtigt stof af silke eller kamelhår og silke sammen.

Toskaft, stof vævet med to skafter på væven,

det samme som lærredsvævet.

Tersenelle, vist nok et taftagtigt silkestof.

Trip, fra fransk Tripe de Velours, som var et fløjls eller plysagtigt stof.

Vadmél, billig, kippervævet, ofte grov helul-

den vare, som blev fremstillet i Danmark. Vadmél var stærkt valket og stampet, så det fik en næsten filtagtig karakter. Det var tæt og meget slidsærkt

ORDBOG

Liste med forklaring på ord, som ikke findes i nyere ordbøger. Herfra dog undtaget navne på tekstiler, mands og kvindetøj samt møbler og andet, hvorpå der findes mere fyldig forklaring ovenfor under indbo.

Abildhave- Abildgård, æblehave.

Accise, told.

Adelvej, alfarvej offentlig vej, hvor alle havde ret til at færdes.

Age, køre.

Album, (alb.), mindste måleenhed f. eks. ved hartkornsspecifikationen.

Alen, mål 1 alen á 4 kvarter (en jysk alen var omtrent 57 cm.).

Amdam, stivelse.

Anneksbonde, fæster af anneksgård.

Anneksgård, gård hvoraf præsten havde indtægt for sin tjeneste i anekssognet.

Anstrøgen, malet.

Badskærer, barber som også årelod og behandlede småskader.

Barnfødt, født / opvokset.

Bitræ, bistade.

Bimpel, mindre beholder til væske ofte til brændevin.



Bismer, vægt. Her lavet af træ og en sten.

Bod, mindre byhus.

Bordag, slagsmål.

Bordyrskole, broderiskole.

Bouteljer, (buteljer), flasker.

Bradspid, stegespid.

Brevkiste - brevlade, til opbevaring af dokumenter.

Brevviser, ihændeher af dokument.

Broderlod, det samme som to søsterlodder, idet sønner arvede dobbelt så meget som døtre. Når der var arvinger af begge køn blev boet delt i søsterlodder, som derefter fordeltes med henholdsvis 2 eller 1 søsterlod. Fordelingen kunne ske ved lodkastning.

Brokorn, afgift til vedligeholdelse af broer.

Brændsvin, oldensvin skulle "brændes" til skoven, dvs. brændemærkes.

Budiche, lille beholder.

Bul, svært egetømmer som især anvendtes til broer og bolværk.

Bærløb (se løb).

Bæster, brugt om heste (fra latin bestia dyr).

Bådsmandsskat, afgift hvoraf indtægten gik til flåden.

Degen, kårde.

Delefoged, procesfoged, egentlig en kongelig embedsmand, der især i Jylland og på Fyn i det 16. og 17. århundrede varetog kronens interesser på tinget.

Dommerskæppe, bøndernes betaling til herredsfogden fastsat efter gårdstørrelse.

Drejelad, drejebænk.

Drøftetrug, aflangt trætrug til rensning af korn og gryn. Rensning skete ved at kaste indholdet op så urenheder kunne blæse bort.

Eftermålsmand, nærmeste mandlig slægtning var anklager på slægtens vegne i drabsager.

Egen hånd, egenhændig underskrift.

Enemærke, område tilhørende en enkelt ejer.

Enstedsgård, enligt beliggende gård.

Fag, afstand mellem bindingsværks bærende

bjælker, almindeligvis 2½ alen (ca 1½ m).

Fetalje, forråd af levnedsmidler.

Felbereder, garver.

Feltskær, militærlæge.

Fodrem, nederste tømmer i bindingsværk.

Forlovningsmand, kautionist.

Flint, bøsse (nu gevær).

Forfang, handel udenom den eller dem, som havde forkøbsret.

Forte, fællesareal - landsbygade.

Frøgæld, penge for udsæd, skulle betales til den, som blev fradømt høsten i jord, han havde tilsået, men som han ikke havde hjemmel til.

Frøkenstyr - prinsessestyr, skat.

Fædrift - fægang, ret til græsning på fælled og på bymarken efter høst.

Fæhus, kostald.

Fæmon, kvæg.

Gadehus, hus uden eller med kun lidt jordtilliggende, ofte bygget på gårdens grund.

Galt - galtsvin, kastreret orne.

Gestandig - gestændig, stå ved.

Godefær, svigerfar.

Godemor, svigermor.

Goderådsjern, vaffeljern til bagning af de tynde sprøde goderådsboller (samme dej som nu bruges til kræmmerhuse og isvafler).

Grander, naboer, landsbyfæller.

Grosenbrad, stor steg.

Guardipenge, salvegardepenge - beskyttelsespenge.

Gæsteri - gæstepenge, afgift som afløste kongens ret til opstalding af heste.

Gårdsavl, andel af byjord tillagt byens gårde, men som kunne handles frit også til udenbys.

Gåsebænk, brugtes til indespærring af gæs til en sidste opfedning.

Gårdfred, slagsmål og skænderier i anden mands gård var et brud på gårdfreden og dermed strafbart.

Haglflint, haglbøsse.

Hartkorn, bonitetsfastsættelse af jord.

Havrebing - kornbing, "bing" - beholder.

Hegel - hegle, redskab til behandling af hør før spinding, nærmest en slags stor karte, et brædt forsynet med tætsiddende spidse søm.

Herlighedsafgift, betales til herligheds-ejeren.

Herlighedsejere, kronen eller andre ejere af fri jord.

Hespe (haspe) - hespetræ, redskab til fast opvinding af spindegarn, af lighed med en garnvinde. H. kunne ikke indstilles til forskellige størrelser på garnbundter, og ikke klappes sammen som en garnvinde. H. blev brugt for at få bundter af bestemt størrelse, og blev da de var tunge at trække for garnet ofte brugt sammen med garnvinder. (Kilde: Lise Warburg: Spindebog).

Hjemmel, adkomst.

Husbondhold, betales til herlighedsejeren ved overtagelse af selvejergård.

Husværelse, ophold - aftægt.

Ildebrand - ildebrændsel, brændsel.

Inderste - indsidder, person som sad til leje eller på aftægt.

Indersteskat, betales af den som havde inderster boende, dog kun når de var arbejdsdygtige.

Indgæld, tilgodehavende.

Indvisning, udpantning.

Indvorde, indkredse fastsætte et jordområdes grænse

Inkommoditeter, besværligheder.

Inventarium, de til en gårds drift nødvendige dyr, korn og redskaber, som ikke måtte fjernes og skulle have en fastsat værdi.

Isterad - isteradhus, stuehus.

Item, (latin) også, endvidere.

Jacobidag - Phillippi Jacobidag, 1. maj regnskabsårets begyndelse.

Jernvindovn, kakkellovn med indfyringslåge og rør (tud) tilsluttet skorstenen.

Jomfrukrænkelse, brud på det 6. bud, hvor der er tale om 1. gang for kvindens vedkommende.

Jordebog, fortegnelse over bøndergods med angivelse af landgilde m.m.

Jævning, skifte, deling.

Kag, kagstol pæl hvortil den, som var idømt pryglestraf blev bundet.

Kannik, underordnet gejstlig ved en større bykirke.

Kapitelsgård, gård tilhørende domkapitlet.

Kapitelsskøb, - takst, værdien af korn blev fastsat hvert år til kapitelstakst.

Kejseriske, kejserske brugtes ofte som fællesbetegnelse for fremmede krigsfolk.

Kirkefred, skal forstås som brud på kirkefred (jvfr. gårdfred).

Kirkenævn, nævn udtaget i sognet, som skulle sværge i trolddomssager, skæderier i kirken og lignende.

Karsken, lille skål.

Kedelkrog, regulerbar tandstang til ophæng af kedler over ildstedets gløder.

Kejserkrigen, Tredveårskrigen med besættelse af Jylland af de "kejserske" ca. 1627-29.

Kirkenævninge, skulle dømme i sager angående kirken for eksempel trolddomssager, ufred under gudstjenesten og lignende.

Kongetiende, kronens del af tiendeafgiften

Kongstød, gammel afgift til kongen.

Kontrafej, portræt.

Kontribuere, betale skat eller afgift.

Kontribution, skat eller afgift.

Kopskat, personskat der betaltes fuldt beløb bonden og hans kone, og det halve af tjenestefolk og af børn over 10 år (alderen var dog i nogle perioder en anden).

Korshus - korsstue, tilbygning vinkelret midt på stuehuset.

Kovse, lille, flad skål.

Krejert, mindre handelsfartøj.

Krigsstyr, krigsskat (styr jvfr. tysk Steuer).

Kristentøj, dåbstøj for det meste bestående af dåbskjole og hue, dåbstøjet kunne være meget dyrt og huen pyntet med perler og anden fin besætning.

Kulmile, fremstilling af trækul skete i miles, dvs. tildækket og dermed iltfattig forbrænding af træ.

Kærven, utærsket afgrøde, se tiende.

Kålgård, kålhave.

Landemode, møde for et stifts præster, hvor præsternes forhold, for eksempel klager over dem, blev behandlet, og hvor de kunne blive dømt for forseelser imod ordinansen.

Leider, langt vandret tømmer betegnelse både for **rem** (øverst) og **fodrem**.

Lejermål, dom for brud på det 6 bud, uægteskabeligt samleje.

Lejermålsbøde, bøde for samme, det meste af perioden 12 rdl. til manden og 6 rdl. til kvinden, dog slap de i begyndelsen af 1600-tallet med en lavere bøde på 9 mark, hvis de indgik ægteskab.

Lejersted, gravsted.

Lektor, læsemester teolog tilknyttet et domkapitel.

Limband, et lag mursten med sammenholdende kalk

Lispund, (lpd.), 16 pund.

Lod angives især ved vejning af metalting. f.eks. 13 lod, lodigt sølv.

Lovbud, ved salg af selveje skulle slægt have varsel på tre hinanden følgende tingdage før skødet kunne skrives, fædrene gods skulle lovbydes til fædrede frænder og mødrene gods til mødrene frænder.

Lovhævd, lovlig hævd.

Lavværge, kvinder var umyndige og skulle derfor have en værge, som kunne handle på deres vegne, man kunne søge kongen om tiladelse til at være sin egen værge.

LS, forkortelse for Laksejl, bruges i afskrifter for at indikere dokumentets segl.

Lyseklo, primitiv lysestage.

Lysepibe, rørdelen af en lysestage.

Læsemester - lektor, stilling ved domkirken oprettet efter reformationen til undervisning i den rette lutherske lære.

Læst, en jysk læst svarede til 24 tdr. rug eller byg og 48 tdr. havre.

Løb, kurv fremstillet af halm i løbbinding.

Magelav magelæg, mageskifte.

Manggoods, blandingsgoods dvs, messing af ringere legering.

Mark, mønt af værdi 16 skilling (å 3 hvider á 4 penninge).

Matricul - matrikel, jordfortegnelse med indførsel af hartkorn (bonitetsvurdering) til grundlag for beregning af landgilde og jordskat. Indført 1664 (gammel matr.) og reguleret 1688 (ny matr.) Ændret flere gange siden, i det mindste for ryttergodset.

Mester, når det var en præst, var det en magister.

Mikaeli, Skt. Mikkelsdag skiftedag 1. nov

Missive, skrivelse.

Mistægt, ord beslægtet med selvtægt dvs.

handling begået ved en fejltagelse.

Mær - mærføl - mærplag, hopper med forskellig. alder

Nam, tildømt ret til udpantning hos kreditor.

Natskrin - natstol, møbel med beholder til forrettelse af nødtørft.

Naur, stort bor.

Nådigster - offergaver, som ydedes præsten ved kirkelige højtider.

Nød, kreatur.

Oksehoved, stort vinanker.

Olden, træers frugt, især agern. Svin blev opfedet på olden i skovene om efteråret, når man ved oldensyn havde fastsat hvor mange svin skoven kunne bære det pågældende år.

Oldengæld, betaling for at have svin til opfedning på olden i skovene.

Otting, beholder som målte en ottendedel skæppe, også brugt om en ottendedel skæppe jord.

Parykblok, træblok til hensigtsmæssig opbevaring af den dyre paryk.

Pasglas, måleglas.

Patronymikon, faders navn efterfulgt af søn (sen) eller datter.

Phillippi Jacobi, 1. maj.

Pibkande - pibstob, træbeholder til øl.

Plejl, tærskeredskab.

Plejlslagel, slagdelen af en plejl.

Plovhavre, afgift, for eks. til Århus hospital.

Plovøksne, i mangel af heste blev okser af og til spændt for ploven.

Polt, årgammel gris.

Possementmager, håndværker som fremstillede finere dragtdele f.eks. overtrukne knapper.

Pægl, mål 1/4 pot. (senere 1/4 liter).

Ran, rov, tyveri.

Ransnævninge, særligt udnævnte lægdommere, som aflagde ed i ranssager.

Ransvoren, person der var dømt for ran.

Recessen, lovregler, som ikke stod i selve loven, men var kommet til siden, ofte ved

kongernes håndfæstninger og forordninger.

Redselgårde, gårde som betalte redsel, en fællesbetegnelse for en mængde småafgifter, ildstedsskat, spindepenge m.m.

Reversal, genpart, modforskrivning.

Ridemand Den mand som på åstedet var beskikket (af kongen eller retten) til at indride (fastsætte) det rette skel f. eks. mellem byernes tilliggende jord. Dette kunne også ske ved et sandemandstov, nemlig når sandemænd fra flere områder aflagde ed (tov, toug) på at de havde været til stede og set, at det rette skel blev redet, eller i bogstaveligste forstand gået (vandret) igennem.

Rigsdaler, mønt som var 6 mark værd.

Rus- Ryslæder, slidstærkt ofte rødfarvet læder. fremstillet i Rusland, anvendtes ofte til stolebetræk.

Sagefaldsbøde, når man havde betalt bøden, faldt sagen og man var igen for en fri mand at regne, så man kunne aflægge ed ved tinget.

Salset, stuehuset.

Saltsirken - saltzirkner, lille saltkar.

Samfrænder, nærmeste slægt.

Sammelskat, afgift som betaltes af en hel landsby i fællesskab.

Sandemand, fast udnævnte lægdommere, som skulle dømme i stridigheder om skel, men også ved drab, overfald og lignende sager. Sandemænd var oprindelig selvejere. Der skulle møde mindst fire for at sværge.

Sandhorn, beholder lavet af et horn (jvfr. krudthorn) man brugte sand til at drysse på det skrevne for at tørre blækket.

Sandknog, sandflugt.

Sankevidner, ulovlige tingsvidner, dvs. dokumenter uden retsgyldighed, som fremlægges som var de gyldige.

Sesirken - zecirken (stavet på flere måder), lille skål til dyppelse.

Sejerværk, ur.

Skabsseng, alkove.

Skiberum, handelsfartøj.

Skorstenslænke - se kedelkrog.

Skippund, mål á 20 lispund á 320 skålpund, á 16 pund.

ALFABETISK NAVNEREGISTER

Numre omgivet af < > er efterkommernumre, mens numre uden henviser til den person vedkommende efterkommer er gift med. o. foran årstal betyder omtrent, e. efter, a. antagelig og f. før end det pågældende årstal.

I navnerregistret findes alle de efterkommere, det har været muligt at følge gennem flere slægtled, mens de børn der døde som små, eller det har vist sig umuligt at følge, er udeladt. Dog er nogle af disse børn i niende og tiende slægtled med i registret. Tilnavn er anført med komma efter fornavnet og kan søges både under patronymikon og tilnavn. Det første stednavn dækker fødsels- eller opvækststed, mens det andet dækker dødsted eller det sidst kendte opholdssted. Der forekommer enkelte forkortelser samt norske navne og stednavne.

ABEL

1570 Gyntelberg 1763-1825, Hillerød- Kirke Stillinge.

ALBRECHTSDATTER

<768> Anne 1734-1784, Store Anst-sst.

<771> Else Kirstine, 1739-e.1783, Store Anst-Emborrelund.

<766> Karen, 1730-1786, Store Anst- Understed.

<775> Kirsten. 1747-1784, Store Anst- sst.

ALBRECHTSEN

<765> Anders, 1728-e.1752, Anst- København.

<772> Hans, 1741-, Anst-

<777> Jes, 1751-, Anst-

<776> Peder, 1749-, Anst-

ANDERSDATTER

<34> Anne - e.1632, Vengegård- Bogensgård.

<80> Anne, -f.1692, Vengegård - Veng.

<960> Anne, o.1721-1801, Labing- Lyngby.

<1256> Anne, 1722-, Sorring-

<1325> Anne, 1771-e.1788, Siim- Emborg.

<1368> Anne, 1738-, Gram-

<1388> Anne, 1771-, Alken-

1729 Anne, -e.1753, Hørslev- Tinning.

<1400> Anne, 1734-1760, Svejstrup- sst.

<2200> Anne, 1783-, Siim-

<1387> Anne Cathrine, 1768-e.1800, Alken- Ry.

<1535> Anne Dorte, 1762-, V. Gesten-

<700> Anne, Dyhr, o.1688, Tulstrup-

8 Berete, Hvasdatter, -e.1529, Sorring- sst.

<13> Birgit, o.1500-e.1575, Farre- sst.

<131> Birgitte, -e.1695, Assens- sst.

<682> Birgitte, o.1693-, Boes-

<1367> Bodil, 1733-, Gram-

<1386> Bodil, 1765-, Alken-

<125> Dorte, -e.1695, Galtten- Århus.

<929> Dorte, -e.1782, Søften- sst.

<1389> Dorte, 1774-, Alken-

<1677> Ellen, 1739-, Nør Galtten-

<12> Else, f.1500-, Farre- Spettrup.

150 Else, o.1634-1706, Siim- sst.

633 Gertrud, o.1754 - sst. 1801, Nør Vissing- sst.

<1401> Gertrud, 1736-1807, Svejstrup- sst.

1411 Gertrud, 1707-1778, Boes- sst.

<1384> Gunder, 1758-e.1801. Alken- Ry.

890 Helle, -e.1767, Hørslev- Borum.

75 Johanne, e.1711, - Stjær.

79 Johanne, Vengegård-, f.1682, Vengegård- Veng.

524 Johanne, o.1719-1813, Esbønderup- Torupmagle.

<2202> Johanne, 1790-, Siim-

<555> Karen, 1694-e.1723, Sorring- Farre.

<600> Karen, Assens, 1737-e.1778, Nykøbing F.- Mårum.

662 Karen, -e.1755, Vrold- Alken.

1303 Karen, o.1727-e.1787, - Emborg.

<2201> Karen, 1788-, Siim-

<697> Karen, Dyhr o.1682, Tulstrup-

<36> Kirsten -e.1632, Vengegård- Veng.

<264> Kirsten -e.1705, Sorring- sst.

720 Kirsten, -e.1763, Javngyde- Veng.

<959> Kirsten, 1717-e.1763, Labing- sst.

<1254> Kirsten, 1717-, Sorring-

<1369> Kirsten, 1740, Gram-

1443 Kirsten, o.1739-e.1787, Alling- sst.

<1821> Kirsten, -e.1782, Mollerupgård- sst.

<2134> Kirsten, 1756-, Nør Vissing-

<115> Maren, Borum o.1600-f.1658, Borum- Skanderup.

<124> Maren, o.1665- e.1712, Galtten- sst.

<355> Maren, o.1707-e.1752, Roved- Store Anst.

<422> Maren, e.1685-, Låsby-

<454> Maren, Århus 1712 - e.1757 Ruerne- sst.

<556> Maren, 1696-e.1733, Sorring- sst.

<576> Maren, Galtten 1726-1757, Galtten- sst.

590 Maren, - e.1787, -Skørring.

<925> Maren, Søften 1706-e.1736, Søften- sst.

<953> Maren, 1701-, Labing-

<1322> Maren, 1764-, Siim-

<1358> Maren, 1763-, Alken-

<1382> Maren, 1750 - e.1801, Alken- Glarbo, Ry.

<1385> Maren, 1762-e.1801, Alken- Nør Vissing.

<1820> Maren, 1765-, Mollerupgård-

<2199> Maren, 1780-, Siim-

<2137> Maren, 1763-, Nør Vissing-

<27> Margrete, -e.1623, Oustrupgård- Farre.

<35> Mette, -e.1632, Vengegård- Søballe.

<954> Mette, 1705-, Labing-

<701> Mette, Dyhr, o.1708-, Tulstrup-.

<1823> Sidsel, 1774-, Mollerupgård-

- <532> Sidsel, Stangeby, 1696-, Tønsberg, Norge.
 <113> Sidsel, Bonde, Enslev -1690, Enslev-Tønsberg.
 <601> Sofie Amalie, Assens, 1738-, Nykøbing F.-
 <1818> Øllegård, 1762-, Mollerupgård-
ANDERSEN
 <32> Anders, -e.1632, Vengegård- Forlev.
 321 Anders, 1696-, Bjedstrup-
 336 Anders, o.1669-1693, Boes- sst.
 <559> Anders, o.1709-, Sorring-
 <1680> Anders, o.1738-, Grundfør-
 <72> Anders, Bonde, 1631-1698, Vengegård- sst.
 <317> Christen, 1683-1742, Bjedstrup-Mesing.
 398 Christen, e.1760-, Hasle-
 <430> Christen, o.1691-o,1747, Sjelle- Herskind.
 <558> Christen, o.1705-e.1723, Sorring- sst.
 <1320> Christen, 1760-e.1788, Siim- sst.
 <529> Christen, Stangeby, 1692-, Tønsberg-
 <927> Clemend, 1712-1772, Søften- sst.
 <957> Erik, 1710-e.1747, Labing- sst.
 <453> Erik Møller, 1709-1760, Århus- Elling.
 <33> Hans, -e.1666, Vengegård- Skovby.
 725 Hans Lindal, -1762, Odense- Håland, Norge.
 <1538> Hartvig, 1770-, V. Gesten-
 <698> Jacob, Dyhr, o.1683-e.1749, Tulstrup-Tørring.
 <78> Jens, -e1632, Vengegård-
 <263> Jens, -1694, -Bogensgård, Javngyde.
 <320> Jens, 1694-1774, Bjedstrup-Alken.
 <577> Jens, 1729-, Galten-
 <1255> Jens, 1718-, Sorring-
 1384 Jens, o.1759-e.1801, -Ry.
 <2135> Jens, 1759-. Nør Vissing-
 108 Jens, Brasen, -1688, -Njær, Haurum.
 <1366> Jesper, 1730-, Gram-
 <452> Jesper, Borum, 1708-1723, Århus- sst.
 <31> Just, a 1590-1670, Vengegård- Søballe.
 <1381> Jørgen, 1749-e.1801, Alken- Ry.
 <2136> Jørgen, -1762, Nør Vissing- sst.
 <699> Jørgen, Dyhr, -o.1688-1752, Tulstrup- sst.
 1236 Jørgen, Dyhr, -o.1688-1752, Tulstrup- sst.
 <29> Knud, -f 1662, Vengegård- sst.
 <318> Knud, 1687-e.1712, Bjedstrup- København.
 1983 Knud, -1769, -Aurdal, Norge.
 <1357> Knud, 1761-, Alken-
 <130> Knud, Assens, 1667-1712, Assens- Horbelev.
 <319> Laurits, 1691-, Bjedstrup-
 <354> Laurits, o1703-1732, Roved, Anst-Gamst.
 <455> Laurits, 1715-e1760, Århus- Ostindien.
 484 Laurits, -1709, -Oddense.
 <26> Laurits, -e.1680, Sorring- sst.
 <557> Laurits, 1698-1778, Sorring- sst.
 1252 Laurits, 1698-1778, Sorring- sst.
 <1324> Laurits, 1769-e.1788, Siim- Emborg.
 <26> Laurits, Bonde, -e.1580, Sorring- sst.
 <262> Laurits, Bonde, -1698, Sorring- sst.
 57 Laurits, Bonde, -f.1649, Sorring- sst.
 <1222> Laurits, Meldgård, o.1695-f.1771, Resendal- sst.
 451 Laurits, True, o.1702-e.1767, Sjelle- sst.
 159 Mads, o.1646-1695, Nør Vissing- sst.
 170 Mads, Bredal, -1665, -Bredsten.
 <952> Mikkel, 1700-e1764, Labing- Hørslev.
 2016 Mikkel, 1707-1786, - Dråby Havmølle.
 47 Niels, -o.1620, -Lillering.
 450 Niels, o.1707-f.1759, Sjelle- Herskind.
 708 Niels, 1704-, Stilling- sst.
 <961> Niels, 1724-, Labing-
 <1395> Niels, 1709-, Stilling-
 <1533> Niels, 1756-, V. Gesten-
 <1822> Niels, 1770-, Mollerupgård-
 994 Niels, 1702-1737, Kielsgård -Javngyde.
 270 Niels, Lovring, -1729, Sorring- sst.
 103 Peder, o. 1600-1684, -Borum.
 <681> Peder, 1691-, Boes-
 <928> Peder, -e1753, Søften-
 <958> Peder, 1714-, Labing-
 <1396> Peder, 1713-, Stilling-
 <1678> Peder, 1741-, Nør Galten-
 <1403> Peder, 1741-, Svejstrup-
 <696> Peder, Dyhr, o.1681-f.1731, Tulstrup- sst.
 <533> Poul Stangeby, Tønsberg, Norge.
 <1402> Rasmus, 1738-, Svejstrup-
 <1819> Rasmus, 1763-, Mollerupgård-
 850 Rasmus Høg, 1691-1739, -Stevnstup.
 41 Saxe, -1606, Kolding- Randers.
 <25> Sejer, -1698, Farre- Oustrupgård.
 <30> Sejer, -e1632, Vengegård-
 <93> Sejer, a-1620-e1696, Sorring- Glibstrup.
 <353> Sejer, o1692-1772, Roved, Anst- sst.
 <431> Sejer, a.1693-1750, Sjelle- Skivholme.
 <25> Sejer, Bonde, -1598, Farre- Oustrupgård.
 <112> Sejer, Bondo, o.1641-1696, Enslev-Hviring.
 <148> Simon, -1693, Siim- sst.
 <1321> Simon, 1762-e.1788, Siim- Vrold.
 139 Søren, trolovet o 1713, -Stilling.
 <149> Søren, -1706, Siim- sst.
 201 Søren, -e.1696, -Adslev.
 988 Søren, e.1737, -Kankbøl.
 <1323> Søren, 1766-e.1788, Siim- Emborg.
 <1356> Søren, 1759-, Alken-
 <1383> Troels, 1756-e1791, Alken-
ANDERSES
 14 Karen, -e.1626, -Vengegård.
ANDREASDATTER
 1496 Anna Chatarina Brun, 1736-1798, -Valle, Audnedal Norge.
 <1204> Anne Margrethe Morland, -1800, Aurdal-sst.
 <1199> Hedevig Fredrica, Morland, -e.1801, Aurdal-
 1203 Inger, Morland, 1740-e.1777, Aurdal- sst.
 545 Johanne, Borneck, 1692-1753, Farregård- Øster Kejlstrup.
 883 Maren, -1757, -Grundfør.
 <1198> Maria Magdalena Morland, 1728-, Aurdal- sst.

- <1200> Sophia Morland, 1734-1763, Aurdal- sst.
 <1980> Sønneve (Synøve). Morland, 1762-, Ål-, Norge.
ANDREASEN
 <1197> Andreas, Morland, 1727-, Aurdal-Ål, Norge.
 <1978> Andreas, Morland, 1755-, Ål-, Norge
 <1979> Bendix Timoteus Morland, 1756-, Ål-, Norge
 <1201> Frederik Pay Morland, 1736-e.1769, Aurdal-
 Frederikshald, Norge.
 <1981> Ole, Morland, 1769-. Ål-, Norge
ANKERSMED
 <180> Christen Nielsen, -e.1699, -Gern.
ASSENS
 <283> Anders Knudsen, 1702-e.1738, Horbelev-
 Nykøbing Falster
 <289> Else Kirstine Knudsdatter, 1705-1768,
 Horbelev- Sønder Kirkeby
 <1284> Erhart Christian, 1781-, Sdr. Årslev-.
 <606> Hans Christoffer Iversen, 1750- e.1801,
 Gamborg- Årslev.
 <286> Iver Knudsen, 1705-1759, Horbelev- Gamborg.
 <288> Johanne Knudsdatter, 1708-1758, Horbelev,
 Falster- sst.
 <600> Karen Andersdatter, 1737-e1778, Nykøbing F.
 - Mårum.
 <130> Knud Andersen, 1667-1712, Assens- Horbelev.
 <603> Rasmus Vinter, 1746-1819, Gamborg- Årslev.
 <601> Sofie Amalie Andersdatter, 1738-, Nykøbing F.-
 <1286> Villads Kastbjerg, 1785-, Sdr. Årslev-
ASCHER
 1563 Charlotte Louise, o.1761-1831, - Esbønderup.
BAGGE
 <52> Anders Christensen, -e.1597, Sorring- sst.
 <261> Anders Christoffersen, -e.1678, Århus-
 København.
 24 Christen, -f.1597, -Sorring
 <539> Christoffer Lauritsen, -1722, Skanderborg-
 Viborg
 115 Christoffer Pedersen, o.1580-1665, Ribe-
 Skanderborg.
 <50> Iver, Christensen, -e.1597, Sorring- sst..
 <51> Mikkel Christensen, -e.1597, Sorring- sst.
BALLE
 <469> Anne Pedersdatter, -1745, Sandby- Hår.
 908 Christen Rasmussen, -e.1750, - Geding.
 397 Jens Pedersen, -1728, -Tilst.
 <472> Karen Pedersdatter, o.1692-e.1728, Sandby-
 sst.
 <475> Kirsten Pedersdatter, 1703-e.1729, Sandby-
 <907> Oluif Jensen, 1700-1782, Geding- sst.
 1017 Oluf Jensen, 1706-1723, Blegind- sst.
 <908> Kirsten Jensdatter, 1705-1738, Geding- sst.
 <471> Maren Pedersdatter, -1728, Sandby- Hår.
 <470> Margrete Pedersdatter, -1734, Sandby-
 Hallendrup, Rud.
 218 Peder Rasmussen, -1724, Sandby - sst.
 <904> Peder Jensen, o.1686-1753, Geding- Søften
 <909> Rasmus Jensen, -e.1753, Geding- København.
 <468> Rasmus Pedersen, o.1680-1741, Sandby- sst.
 <473> Sidsel Pedersdatter, 1698-1735, Sandby-Hår.
BANG
 538 Charlotte Rasmusdatter, 1725-1802, Lumby-
 Roskilde.
 <1996> Andreas Hansen, 1756-, Aurdal-, Norge.
 1200 Hans Christoffersen, 1701-1758, Aurdal- sst.
 2013 Peder, -e 1745, Århus.
 1588 Vibeke Margrete, 1745-e1771, Egebjerggård,-
 Kongsberg, Norge.
BARFOED
 <1217> Andreas, 1765-1789, Uggerslevgård- til søs.
 256 Andreas Ibsen, 1695-1761, Fastrup, Vigerslev-
 Lumby.
 <538> Carl Frederik, 1760-1775, Lumby- Vallensved.
 <537> Christian, 1725-1790, Lumby-
 <1214> Ida Amalie, 1757-1787, Nislevgård- Vilsted.
 <1218> Ide Amalie, 1761-1833, Fodby- Roskilde.
 <1215> Jens, 1760-1797, Nislevgård- Gjeddesdal.
 <1213> Karen, 1757-1776, Nislevgård- København.
 <1216> Marcus Giøe, 1765-1833, - Næstved.
 <1220> Karen Morland, 1764-1840, Vallensved- Århus.
 <1221> Maren Hegelund, 1765-1825, Vallensved-
 Roskilde.
 <1219> Vibeke Anne, 1762-1837, Fodby- Århus.
BASBALLE
 364 Anne, o.1694-1770, Århus- Tyrsted.
BASSE
 1284 Karen, Gjørup, 1794-, Nørre Åby-
BAY
 <1194> Anders Poulsen, 1717-1761, Randers- sst.
BECKER
 1569 Johanne, o.1770-e.1810, a.København-
 Rønnebæk.
BECHMANN
 1220 Niels Kirchemore, 1753-1816, Læsø- Århus.
BEHR
 453 Anne Lucie, 1737-1771, Århus- Bannerslund.
 2017 Hans Jørgen Hansen, 1720-1799, Hårup- sst.
BENTSDATTER
 356 Karen Grøn, -1753, -Kolding.
BERENTSDATTER
 200 Johanne, e.1696, Høver- Sjelle.
BERG
 1474 Jens, -e.1783, -Stavanger.
BERNTSEN
 485 Knud, Sporman, 1669-1732, -Frøslev.
BERTELSDATTER
 <1501> Anna Blomme, o.1742-, Stavanger, Norge.
 349 Elisabeth, Bonde, -f.1696, Stavanger, Norge.
 <674> Else (Maren), 1684-, Bering-
 1598 Gyde Kirstine, Bruun, 1759-, Fredericia-
 Smidstrup.
 68 Karen, -e.1694, -Javngyde.
 <1732> Kirstine Marie, 1739-e.1802, Tinning- sst.

- <1378> Malene, 1746-, Mesing-
 37 Maren, -e.1680, Firgårde- Vengegård.
 1432 Maren, 1735-e.1766, Mollerup- Bomholt.
- <1731> Margrete, 1734-1770, Tinning- sst.
 <675> Sidsel, 1686-e.1690, Bering-.
- BERTELSEN**
- <676> Bertel, 1690-e.1690, Bering-.
- <1500> Jens Blomme, 1740-, Stavanger- Norge.
 110 Jens, -e.1664, Skovsrod- Tulstrup.
- <1729> Jens, 1728-e.1770, Tinning- Norring.
 <1730> Niels, 1731-, Tinning- Norring.
 <1727> Peder, 1715-e.1770, Tinning- Norring.
 <1728> Rasmus, 1721-1758, Tinning- sst.
 <673> Søren, 1682-e.1690, Bering-
- BERTRAMSDATTER**
- <1602> Anna Margrete, Højer, 1745-, Højer, Anst.
- BERTRAMSEN**
- <1602> Peder Jochum, Højer 1740-, Højer, Anst.
- BJERRING**
- 635 Niels Jensen, Illerup- Siim.
- BLOMME**
- 348 Anna, 1674-1741, Håland- sst.
 <1487> Anna, Høyer, o.1727-1813, Håland- sst.
 1481 Anna, Høyer, o.1727-1813, Myklebust- Håland
 <1484> Anna Mortensdatter Seehus, 1723-1792,
 Stavanger- Askvol, Norge.
- <1501> Anna Bertelsdatter, o.1742-, Stavanger-
 <2223> Anna Jørgensdatter, 1769-, Nannestad- Norge.
 <1504> Anna Sørensdatter, 1735-1775, Bergen, Norge
 <735> Bertel, o.1712-1789, Håland-Stavanger, Norge
 <1500> Jens Bertelsen, 1740-, Stavanger-, Norge.
 <1502> Michael Nikolaj, o.1747-, Stavanger-, Norge.
 <742> Ole (Frederiksen), o.1704-, Stavanger-
 <1482> Ole Lindal, o.1728-1765, Håland- Stavanger.
- BONDE**
- <28> Anders, -e.1580, -Spettrup.
 72 Anders Andersen, 1631-1698, Vengegård- sst.
 <116> Anders Lauritsen, -1687, Sorring- sst.
 <550> Anders Lauritsen, -1706, Sorring- Vestervig.
 <4> Anders [Knudsen], nævnt 1486 Farre.
 <11> Anders Sejersens, o.1500-f.1580, Farre- sst.
 <55> Anders Sejersens -1651, Oustrup-Enslev.
 <551> Birgitte Lauritsdatter, -e.1714, Sorring-
 Tovstrup.
 349 Elisabeth Bertelsdatter, -f. 1696, -Stavanger.
 <553> Jens Lauritsen, 1696-1743, Sorring- Hillerslev.
 <26> Laurits Andersen, a.1560-1581, Oustrupgård-
 Sorring.
- <262> Laurits Andersen, -1698, Sorring- sst.
 57 Laurits Andersen, -f.1649, Sorring- sst.
 <549> Maren Lauritsdatter, -1715, Sorring-
 Oustrupgård.
 <48> Niels Rasmussen, -1671, - Sorring.
 191 Oluf Nielsen, -e.1684, Vorgård, Framlev- sst.
 <25> Sejer Andersen, -1698, Farre- Oustrupgård.
 <2> Sejer [Knudsen], -f. 1525, Farre- sst.
- <117> Sejer Lauritsen, -e.1667, Sorring- sst.
 <113> Sidsel Andersdatter, Enslev -1690, Enslev-
 Tønsberg, Norge
- BONDO**
- <242> Anders Sejersens, 1673-e.1694, Hvirring-
 Ny Haderslev.
- <240> Cathrine Sejersdatter, 1672-, Hvirring-
 Randers.
- <239> Niels Sejersens, 1670-e.1728, Hvirring- sst.
 <112> Sejer Andersen, o.1641-1696, Enslev- Hvirring.
- BONNE**
- <1241> Hedvig Sabine, 1736-, Hillerslev-.
- <1242> Jane Fiderica, 1743-, Hillerslev-.
- <1243> Lars Peter Jensen, e.1743-, Hillerslev
 <1240> Mette Cathrine, 1730-1782, Hillerslev- Irup.
- BORDING**
- <189> Peder Pedersen, -e.1688, Borum-Tryggevælde
 / København.
- BORBERG**
- 1080 Maren, -e.1770, Ø.Tørslev- Randers.
- BORCHHORST**
- 239 Anne Madsdatter, -1715, Gunderup- Hvirring.
 112 Øllegård. Hansdatter, o.1644,-1723,
 Frederiksgave, Fyn-Hvirring.
- BORNECK**
- 545 Johanne Andreasdatter 1692-1753, Farregård-
 Øster Kejlstrup.
- 1223 Johanne, -e.1739.
- BORUM**
- <214> Anders Jespersens, -1719, Borum- Århus.
 <187> Anders Pedersen, -e.1696. Borum-
 (København)
- <1807> Jens Pedersen, 1748-e.1789, Borum-
 Skjoldlev.
- <452> Jesper Andersen, 1708-1723, Århus- sst.
 <1080> Jesper Pedersen, 1742-1798, Borum-
 Randers.
- <962> Peder Nielsen, 1701-1768, Borum- Årslev.
 <442> Peder Olufsen, 1704-1754, Borum- sst.
- BRANDT**
- <882> Anders Jensen, 1708-1738, Grundfør- sst.
 387 Jens, -f.1738, - Grundfør.
 <883> Søren Jensen, -.1746, Grundfør- sst.
- BRASEN**
- 223 Anders Olufsen, 1654-1708,- Galtrup.
 <484> Dorte Marie, a. Viborg- Galtrup.
 <485> Elisabeth Johanne, -e.1743, Galtrup- Frøslev.
 <608> Hans Christoffer Olufsen, -e.1740 -Sønder
 Kirkeby, Falster.
 <609> Inger Maria Olufsdatter, -e.1741, - Sønder
 Kirkeby, Falster.
 108 Jens Andersen, -1688, -Njær, Haurum
 <607> Karen Margrete Olufsdatter, -e.1739, -Sønder
 Kirkeby, Falster.
 <611> Margrete Hede vig Olufsdatter, -e.1747, - Sdr.
 Kirkeby, Falster.

- <610> Mathias Helt Olufsen, -e.1745, -Sdr. Kirkeby Falster.
- 289 Oluf Lauritsen, 1698-1746, Stubbekøbing-Sønder Kirkeby Falster.
- BREDAL**
- 170 Mads Andersen, -1765, -Bredsten.
- BREINHOLM**
- 784 Ida Cathrine Tomasdatter, -1736, -Sønderup.
- BRINCKMAN**
- 1225 Josef, -1742, -Randers
- BRUN / BRUUN**
- 1496 Anna Chatarina Andreasdatter 1736-1798, -Valle, Audnedal.
- 787 Anne Marie, -1766, -Højen.
- 1598 Gyde Kirstine Bertelsdatter, 1759-, Fredericia-Smidstrup.
- BRUNT**
- 846 Rasmus Pedersen, 1722-e.1770, Tinning- sst.
- 1731 Rasmus Pedersen, 1722-e.1770, Tinning- sst.
- BRÅD**
- 1231 Dorte, 1738-1767, Horsens- Grauballegård.
- BUGGE**
- 509 Christen Larsen, o.1677-1713, Aurdal- sst.
- BURG**
- 252 Gideon von der, Kristiania- Tønsberg
- BÜXEN**
- 1141 Susanne Elisabeth, o.1690-1752, Tømmerby- sst.
- BÆGÅRD**
- 942 Niels Jensen, o.1688-1755, -Tilst.
- BØDKER**
- 898 Niels Christensen, 1691-1777, -Nør Galten.
- 858 Peder, -f.1772, -Nør Galten.
- <1711> Peder Nielsen, 1727-1766, Nør Galten- sst.
- CAPEL**
- 545 Karen, -1764, -Øster Kejlstrup.
- CARSTENSEN**
- 1522 Gert, 1722-1755, -Nørup.
- CARØ**
- <2019> Amalie Hansdatter, 1738-, Randers-
- 1224 Hans Hansen, -e.1738, Randers-
- CASPERSDATTER**
- <795> Anne, Højbjerg, -e.1735, Bredsten- Vejle.
- 172 Matilde, Hamm ermüller, 1657-1699, - Slagelse.
- CHRISTENSDATTER**
- 265 Anne, -1723, -Sorrning.
- <266> Anne, -e1669, Sorring- sst.
- 405 Anne, o.1664-1740, -Søften.
- 586 Anne, 1758-, Herskind-.
- <651> Anne, -1715, -Mesing.
- <814> Anne, 1724-, Hårup, Linå-
- 1033 Anne, 1710-1764, Mesing- sst.
- <1707> Anne, 1737-, Brendstrup-
- <1928> Anne, 1734-. Haldum-
- <1945> Anne 1744-, Flade-
- <2339> Anne Elisabeth, 1762-e.1801, Gødvad- Laven.
- <99> Barbara, -1671, -Gern.
- 927 Birgitte, -1744, -Søften.
- <1943> Cathrine, 1737-, Tøvind-
- 409 Elisabeth, o.1664-1724, -Lillering.
- 396 Inger, o.1666-1751, Borum- sst.
- <661> Johanne, 1740-1763, Mesing- sst.
- <1944> Johanne, 1739-, Tøvind-
- <2107> Johanne, o.1788-, Tørring-
- 97 Karen, 1669-, Hjelmdrup-
- 419 Karen, o.1694-1770, -Kvottrup.
- 927 Karen, 1713-1756, Mundelstrup- Søften.
- <2106> Karen, o.1786-e.1790, Tørring-
- <1637> Kirsten, 1735-, Skjolddelev-
- <1638> Kirsten, 1748-, Lading-
- 242 Magdalene, -e.1694, -Ny Haderslev.
- 157 Maren, -e.1707, Virring- Mesing
- 389 Maren, o.1669-1756, Borum- sst.
- <648> Maren, 1709-1773, Mesing- sst.
- 703 Maren, 1692-1743, Siim- sst.
- 952 Maren, 1728-e.1746 Hørslev- sst.
- <1161> Maren, 1702-, Sabro-
- <1164> Maren. 1709-, Sabro-
- <1636> Maren, 1732-, Skjolddelev-
- <1714> Maren, 1726-1760, Hørslev- Tåstrup.
- <1868> Maren, 1748-e.1767, Herskind- sst.
- <2149> Maren, 1766-e.1794, Veng- Høver.
- <232> Margrete, -e.1671, Tulstrup- sst.
- 286 Maria Cathrine Luja, 1710-1759, Ørbæk- Gamborg.
- 751 Mette, o.1707-1735, Bjerre mølle- Kolding
- <2340> Tove, 1764-, Gødvad- Mausing mølle.
- CHRISTENSEN**
- <265> Anders, -1724, Sorring- sst.
- 635 Anders, o.1725-1778, Boes- Siim.
- <815> Anders, 1728-, Hårup i Linå-
- <1034> Anders, -e.1767, Herskind- sst.
- <1167> Anders, 1725-, Sabro-
- <52> Anders, Bagge, nævnt 1597, Sorring-
- <248> Anders Morland, 1666-1730, Tønsberg- Aurdal.
- <645> Anders Overgård, 1703-1752, Mesing- Gram.
- 202 Anders, True, o.1644-1726, Sjelle- sst.
- <2337> Christen, 1757-, Gødvad-
- 2018 Christen, Højris, o.1707-1777, Højris- Kragelund.
- 1118 Christen, Værum, -e.1771, -Sandby.
- 194 Clemend, -1705, Søften- sst.
- <917> Clemend, 1693-, Søften-
- 421 Frands, o.1679-1759, -True
- <50> Iver, Bagge, nævnt 1597, Sorring-
- <646> Jens, 1705-1773, Mesing- sst.
- <809> Jens, 1712-, Hårup, Linå-
- <916> Jens, 1689-1730, Søften- sst.
- <1162> Jens, 1703- Sabro-
- <1705> Jens, 1734-, Brendstrup-
- 177 Jochum, f.1671, -e.1711, -Hårup, Linå.
- <812> Jochum, 1716-, Hårup, Linå

CHRISTENSEN fortsat

- <659> Knud, 1736-, Mesing-
 <1166> Knud, 1721-, Sabro-
 <654> Laurits, 1723-1796, Mesing- sst.
 1021 Laurits, -e.1757, True- sst.
 <2338> Laurits, Højris, 1760-1831, Gødvad- Kærsmølle, Linå.
 <660> Mikkel, 1738-, Mesing-
 <51> Mikkel, Bagge, nævnt 1597, Sorring-
 <249> Morten, Morland, 1668-e.1764, Tønsberg-Skien, Norge.
 233 Niels, -1693, -Sorring.
 384 Niels, o.1664-1746, -Værum.
 <812> Niels, 1722-, Hårup, Linå-
 1138 Niels, -e.1745, -Tøving.
 1157 Niels, 1780-, Møllerup-
 <1163> Niels, 1706-, Sabro-
 <1930> Niels, 1746-, Sandby-
 898 Niels, Bødker, 1691-1777, -Nør Galten.
 895 Niels, Pelsen, 1709-1752, Borum- sst.
 <2148> Oluf, 1764-f.1794, Veng-
 689 Oluf, 1684-1759, -Veng.
 <653> Peder, 1721-e.1758, Mesing- sst.
 975 Peder, 1722-1763, Kankbøl- sst.
 <1706> Peder, 1736-, Brendstrup-
 <1940> Peder, 1747-, Hallendrup, Rud-
 <2152> Peder, 1777-1794, Veng- sst.
 505 Poul, 1679-1738, Randers- sst.
 <2151> Poul, 1773-e.1794, Veng- sst.
 1031 Rasmus, 1708-1742, Fastrup- sst.
 <1422> Rasmus, 1748-1801, Firgårde- sst.
 <1639> Rasmus, 1750-, Lading-
 <1929> Rasmus, 1736-, Sandby-
 <1870> Rasmus, 1754-e.1767, Herskind- sst.
 <2150> Rasmus, o.1770-e.1794, Veng- sst.
 <1164> Sejer, 1712-, Sabro-
 <1869> Sejer, 1750-e.1767, Herskind- sst.
 <257> Sejer, Morland -e.1699, Tønsberg- Horsens.
 251 Simon, nævnt 1725, Sandefjord- sst. Norge.
 <1421> Søren, 1740-e.1801, Firgårde- sst.
 1343 Søren, 1740-e.1801, Firgårde- sst
 <2147> Søren, 1763-e.1794, Veng- Hårby.

CHRISTIANSDATTER

- <1283> Johanne, 1778-, Mårum.
 <1280> Karen, 1773-, Mårum.
 <1213> Karen, Barfoed, 1757-1776, Nislevgård-Kbhvn.
 <1282> Maren, 1775-, Mårum-
 <1214> Ida, Barfoed, 1757-1787, Nislevgård- Vilsted.
 1492 Siri, Røtterud, -e.1780, -Nannestad.

CHRISTIENSEN

- <1217> Andreas, Barfoed, 1765-1789, Uggerslevgård-
 <1215> Jens Barfoed. 1760-1797, Nislevgård-
 Gjeddesdal.
 <1281> Frederik, 1774-, Mårum-
 1523 Hans, -e.1801, -Roved, Anst.
 <1216> Marcus Barfoed, 1765-1833, -Næstved.

CHRISTOFFERSDATTER

- <260> Barbara, -1671, -Skanderborg.
 <1023> Berete, -e.1754, Sjelle- sst.
 487 Gertrud, -1735, -Sorring.
 248 Helvig, Gram, o.1674-1717, Ullensaker- Aurdal, Norge.
 1304 Johanne, -e.1800, -Svejstrup.
 <620> Karen, o.1684-1752, Svejstrup- Låsby.
 <258> Lene, -e.1686, -Skanderborg.
 1304 Maren, -1791-, Svejstrup.

CHRISTOFFERSEN

- <261> Anders, Bagge, -e.1678, Århus- København.
 1200 Hans, Bang, 1701-1758, Aurdal- sst.
 <259> Laurits, -1693, Århus- Kejlstrup.
 <2057> Nicolaj, 1764-, Skanderborg-
 <1025> Niels, 1724-e.1787, Sjelle- sst.
 <1024> Oluf, 1722-e.1787, Sjelle- sst.
 <200> Oluf, Sejersen, o.1638-1708, Sjelle- sst.
 <621> Rasmus, -o.1730, Svejstrup- sst.
 <2058> Rasmus, 1766-, Skanderborg-

CLAUSDATTER

- <1359> Anne, 1753-, Illerup-
 442 Anne Margrete 1724-e.1770-, Sorring- Randers.
 <1360> Dorte, 1756-, Illerup-
 <1361> Kirsten, 1759-1790, Illerup-Tørring.

CLAUSEN

- <382> Jens Sørensen, o.1672-1711, Nør Galten- sst.
 <1363> Knud, 1764-, Illerup-
 448 Laurits, -e.1760, -Låsby.
 <386> Laurits Sørensen, 1681-1741, N. Galten-
 Jebbjerg.
 <1362> Mikkel 1762-1795, Illerup- sst.
 184 Søren Jensen, 1633-1706, - N. Galten
 <381> Tomas Sørensen, o.1669-1748, N. Galten- sst.

CLEMENSDATTER

- <1753> Anne, 1745- Hår-
 259 Anne, Fischer, 1737, Vester Kejlstrup
 <1229> Jytte Krag, Fischer, 1720-, -1799, Ø. Kejlstrup,
 -Sejling
 <404> Karen, -e.1695, Søften-Grundfør.
 <1754> Mette, 1749-, Hår-

CLEMENSEN

- <405> Anders, o.1666-1740, Søften- sst.
 <402> Christen, o.1658-1724, Søften- sst.
 <1760> Christen, 1737-e.1772, Søften- Brendstrup
 <1756> Hans, -e.1769, Hår- sst.
 <1762> Niels, 1745-e.1772, Søften- sst.
 <403> Peder, e.1741-, Søften- Hår
 <1755> Peder, 1754-, Hår-
 <1763> Peder, 1748-e.1772, Søften- sst.

CORNELIUSDATTER

- 723 Asseline, Megeland, o.1711-1753, -Stavanger, Norge.

CORTSEN

- 1600 Niels, Visted, 1731-1810, Vejrum- Grejs.
 731 Peder, Højer, -e.1729, -Håland

CYNDESEN

<2323> Johannes, Schmidt, 1762-, Klode mølle, Enges-vang-

DANIELSDATTER

565 Kirsten, 1722-e.1743, Skibby- Galten.

DANIELSEN

399 Hans, o.1670-1748, Hørslevgård- Borum.

DAUW

<2023> Frederica Birgitte, 1748-, Randers-

1225 Frederik Johan Vallentin, -1750, - Randers.

<2022> Jacob Josef Mikael, 1745-, Randers-

DENCKE

320 Anne Cathrine Elisabeth, 1689-1769, Alken- sst.

DIDRIKSEN

793 Niels, Fæster, o.1702-1774, -Ørslev.

DORCHEUS

<799> Anna Mikkelsdatter, 1732-, Vinding-

<797> Antonette Mikkelsdatter, 1722-, Vinding-

<798> Cathrine Mikkelsdatter, 1724-, Vinding-

363 Mikkel Pedersen, o.1672-1749, Fredericia- Vinding.

<796> Terkild Mikkelsen, 1718-1786, Vinding- sst.

DREJERS

1024 Kirsten Jensdatter, 1719-1759, Sjelle- sst.

DRUBIN

1060 Kilian, -1747, København- sst.

DRÅBY

1231 Charlotte Amalie Hansen, 1747-e.1769, Dråby- Gravballegård.

DYHR

<1431> Anders Jørgensen, 1729- e-1766, Tulstrup- Ry

340 Anders Pedersen, -1711, -Tulstrup.

<1424> Anders Pedersen, o.1716, Tulstrup,

<700> Anne Andersdatter, o.1688, Tulstrup-

<2167> Anne Marie Jespersdatter, 1764-, Tulstrup-

<1158> Christen Sørensen, 1751-, Sorring-

<1425> Christoffer Pedersen, o.1717, Tulstrup,

<698> Jacob Andersen, o.1683, Tulstrup-

<1426> Jacob Pedersen, o.1720-, Tulstrup-

<1427> Jens Pedersen, o.1722-, Tulstrup- sst.

<1430> Jesper Jørgensen, 1727-1791, Tulstrup- sst.

<699> Jørgen Andersen, o.1688-, Tulstrup.

1236 Jørgen Andersen, -o.1688-1752, Tulstrup- sst

<487> Jørgen Nielsen, 1690-1748, Sorring- sst.

<1432> Laurits Jørgensen, 1732-e.1766, Tulstrup- Bomholt, Javngyde.

<697> Karen Andersdatter, o.1682, Tulstrup-

<701> Mette Andersdatter, o.1708,- Tulstrup-

<2166> Niels Jespersen, 1759- Tulstrup-

<490> Niels Pedersen, 1695-, Sorring-

<1154> Niels Sørensen, 1732-1789, Sorring- sst.

<696> Peder Andersen, o.1681-, Tulstrup-

<1968> Peder Nielsen, 1776-, Sorring-

233 Peder Sørensen, -1738, Sorring.

<1157> Peder Sørensen, 1748-, Sorring-

<491> Søren Pedersen, 1697-1767, Sorring- sst.

DØRUP

1788 Peder Rasmussen, o.1716-1771, Dørup, Hørning- Skibby.

EBBESDATTER

<548> Sidsel, e.1671, Rindelevgård- Skanderborg.

EBBESEN

<546> Christoffer, Rindelev, -e.1708, Rindelevgård-

<547> Clemend, -e1671, Rindelevgård- Skanderborg.

EGTVED

<360> Anne Kirstine Sørensdatte, -1733, Egtved- Vejle.

<356> Jens Sørensen, 1664-1711, Egtved- Jernved.

<781> Cathrine Rasmusdatter, o.1705-, Vejle-

<780> Ingeborg Rasmusdatter, o.1704, Vejle-

<358> Rasmus Sørensen, -1708, Egtved- Vejle.

<778> Søren Rasmussen, o.1694-1735, Vejle- sst.

EISBØLL

247 Hans Hansen, -1698. Årupgård, Tamdrup.

ELGÅRD

376 Mads Nielsen, o.1675-1716, Nør Galten- sst.

989 Peder, 1693-1769, Røved, Ødum

ELLINGBØ

1198 Niels Helgesen, -e.1756. -Aurdal, Norge.

ELY

<1509> Christina Juliane von, o.1743-1773, Stavanger

<1508> Didrich Adolph von, o.1741-1821, Stavanger- Haus, Hordaland, Norge.

<1507> Ernst David, 1731-1809, Stavanger-Tønsberg.

747 Just Henrik von, o1704-1750, Stavanger- sst.

ENGLBRECHTSDATTER

2004 Dorte, 1803-, Aurdal, Norge-

ENGLBRECHTSEN

1199 Ole Quale, Vang-Aurdal Norge.

ENGEL

786 Mikkel Pedersen, 1676-1741, Kbhvn- N, Nebel

ENVOLDSDATTER

<1873> Anne, 1754-, Kvottrup-

<1890> Anne, 1751-e.1764, Skovby- sst.

<1871> Else, 1747-, Kvottrup-

<1892> Johanne, 1762-e.1764, Skovby- sst.

<434> Karen, -e.1747, Borum- Herskind.

<1886> Karen, 1736-e.1787, Skovby- sst.

200 Maren, -f.1695, Svejstrup- Sjelle.

<1874> Maren, 1756-, Kvottrup-

<1888> Maren, 1747-e.1787, Skovby- sst.

<433> Mette, e.1745, Borum mølle- Århus.

<1889> Mette Marie, 1749-e.1764, Skovby- sst.

ENVOLDSEN

<435> Jens, o.1680-1722, Borum- Herskind.

<437> Jesper, Møller, o.1688-1768, Borum-Grå mølle.

<436> Niels, o.1681-1732, Borum mølle- sst.

<1875> Niels, 1759-, Kvottrup-

<1887> Niels, o.1742-e.1787, Skovby- sst.

<432> Peder, o.1667-1732, Borum- Kvottrup.

<1872> Peder, 1749-, Kvottrup-

<1891> Peder, 1759-e.1764, Skovby- sst.

ERIKSDATTER

- 487 Anne, -e.1749, Sorring- sst.
 214 Dorte, Møller, -1741, Århus- sst.
 <502> Ellen, -e.1737, Sorring- sst.
 <1972> Ellen, 1746-1778, Sorring- sst.
 <108> Johanne, -e.1640, Vadsted- Njær, Haurum.
 1441 Johanne, 1745-1780, Boes- sst.
 <110> Karen, -1670, Vadsted- Tulstrup.
 <412> Karen, o.1669-1770, Borum- sst.
 162 Kirsten, -1696, -Firgårde.
 <1975> Kirsten, 1754-, Sorring-
 632 Maren, 1739-e.1801, Boes- Siim.
 <693> Sidsel, -e.1713, -Javngyde.
 <411> Anders, o.1669-1758, Borum- Labing.

ERIKSEN

- 1203 Gulbrand, -e.1777, -Aurdal, Norge
 371 Jacob, -e.1691, -Labing.
 1462 Jacob, o.1754-, Nør Vissing-
 76 Jens, -e.1724, Fillerup - Stilling.
 372 Jens, o.1664-1731, Labing- sst.
 <410> Jens, o.1668-1742, Borum- Tilst.
 69 Jørgen, -1676, Vadsted, Skød- sst.
 <111> Jørgen - 1676, Vadsted, Skød- sst.
 <501> Jørgen, -e.1717, Sorring- sst.
 <1974> Knud,1751-, Sorring-
 <1976> Niels,1758-, Sorring-
 <413> Peder, o.1671-e.1745, Borum- sst.
 <109> Sejer, e.1640, -Vadsted.
 1214 Tomas, Hvas, 1741-1816, Søndbjerg- Vilsted.
 <409> Tomas, Overgård, o.1664-1722, Borum-
 Lillering.

ERNSTDATTER - ERNSTSEN

- <2121> Anders, o.1798, Ry.
 <2122> Christence, o.1800-, Ry-
 <2120> Karen, o.1796-, Ry-

FABER

- <1096> Christiane Charlotte Rasmusdatter, 1753-
 e.1760, Ruerne, Ravnholt.
 <1097> Ove Otte Rasmussen, 1755-, Ruerne,
 Ravnholt-

454 Rasmus, -1758, -Ruerne, Ravnholt.

FABICH

1230 Inger Pedersdatter, 1727-1816, Gern- Århus.

FALKENBERG

1582 Jens Frederiksen, o.1732-1820, - Hornstrup.

FISCHER

- <1231> Andreas Jørgen, 1725-1773, Ø. Kejlstrup-
 Gravballegård.
 259 Anne Clemendsdatter, 1737, Vester Kejlstrup
 <1228> Anna Barbara Sofie, 1718-1798, Kejlstrup-
 Århus.
 <1233> Anne Clementine, 1731-1816, Øster Kejlstrup-
 Kristiania, Norge.
 <2025> Charlotte Amalie, 1758-, Ballum-
 <545> Clemend Lauritsen, 1687-1781, Vester Kejl-
 strup.- Øster Kejlstrup

- <543> Christian-, V. Kejlstrup-
 <2026> Christian, 1760-, Ballum-
 <1230> Daniel,1724-1784, Ø. Kejlstrup- V. Kejlstrup.
 <1232> Gertrud Marie, 1729-1797, Ø. Kejlstrup-
 Nimtofte
 <1229> Jytte Krag Clemendsdatter, 1720-1799, Øster
 Kejlstrup, Gødvad.
 <1227> Laurits Christoffer, 1710-1764, -Ballum.
 <1234> Melchior, 1736-1800, Ø. Kejlstrup- sst.
 <544> Mette Harder, Vester Kejlstrup- Gødvad
 <2024> Ulrikke,1756-, Ballum-

FISCHERS

1227 Christina Benedikta, -e.1760, Ballum-
FISKER

934 Niels, -e.1770, -Årslev.

<488> Søren Nielsen, -e.1737, Sorring- sst.

FOGH

835 Anne Johanne Pedersdatter, 1722-e.1787,
 Skivholme- sst.

<1098> Anne Johanne Pedersdatter, 1722-e.1787,
 Skivholme- sst.

<889> Christen Pedersen, 1705-1746, Borum- sst.

101 Ingeborg Nielsdatter, -1667, Storning- Borum.

<1100> Jens Pedersen, -1774, Skivholme- sst.

<391> Maren Nielsdatter, -e.1696, Borum - Kbhvn.

356 Mette,- Jernved.

<457> Niels Pedersen, o.1667-1733, Skivholme-
 Fajstrup.

<890> Niels Pedersen, 1711-1767, Borum- sst.

<1101> Niels Pedersen, o.1744-e.1787, Skivholme-
 sst.

1630 Niels Pedersen, o.1744-e.1787, Skivholme- sst

216 Peder Nielsen, Skivholme- sst.

<458> Peder, -f.1720 Skivholme- sst.

<389> Peder Nielsen, o.1665-1743, Borum- sst.

<1099> Peder Pedersen, -1781, Skivholme- sst.

<390> Tomas Nielsen, -1719, Borum- sst.

FRANDSDATTER

328 Anne, o.1695-1731, Hørning- Nør Vissing.

67 Karen, e-1668, Galten- sst.

<1019> Kirsten,1725-, True-

356 Mette, -f.1713, -Jernved.

<1021> Mette,1733-e.1757, True- sst.

<1583> Mette Sofie Dorte, Svane, 1736-1779, Vejle-
 sst.

FRANSEN

901 Niels, -1730, Borum-Fajstrup.

74 Peder,1650-1701, -Søballe.

<1020> Peder, 1726-, True-

<1022> Jesper, -e.1758, Brabrand-

FREDERIKSDATTER

<739> Lisbeth, Saxe, o.1700-1751, Stavanger

<737> Marie Lisbeth, Saxe, o.1697-, Stavanger-

FREDERIKSEN

600 Christian, -e.1778, Mårum.

1582 Jens Falkenberg, o.1732-1820, -Hornstrup.

- <738> Peder, Saxe, o.1698-, Stavanger-
FREGERSLEV
401 Rasmus Pedersen, 1702-1765, Borum- sst.
915 Peder Nielsen, 1725-1783, Panderup- Borum.
- <983> Peder Nielsen, 1725-1783, Panderup- Borum.
1392 Rasmus, Jensen,1742-e.1785, Stilling- sst.
FRIIS
1223 Anna Jacobsdatter, -1727, -Dalsgård
1592 Frederik Christian, 1722-1802, Kbhvn.- Hjarup
603 Ovidia Hedvig Sofie, 1763-1821, Herrested-
Årslev.
1610 Niels, -1796, -Gammelby, Stouby.
FROM
784 Annike Justdatter, -1752, Jyderup- Sønderup.
FÆSTER
- <1604> Anna Kirstina, 1733-1789, Nordrup-
Egeslevmagle.
<1606> Barbara, e.1743 -e.1774, Ørslev- sst.
<1605> Christiana, o.1743-1797, Ørslev- Roskilde.
793 Niels Didriksen, o.1702-1774,- Ørslev.
FÆVEJLE
<1522> Birthe Kirstine, 1727-1751, Vejle- Nørup.
<1521> Jens Sørensen, 1722-e.1777, Vejle- Tirsbæk.
<2254> Jørgen Jensen, 1763-, Vejle-
<1519> Karen Sørensdatter, 1718-1764, Vejle- sst.
1512 Maren Sørensdatter, 1719-1752, Vejle- sst.
<1520> Maren Sørensdatter, 1719-1752, Vejle- sst.
<2256> Maria Birgitta, 1777- Vejle-
756 Søren Jensen, 1696-1737, Grenå- sst.(Vejle).
GALTEN
<586> Peder Rasmussen, 1718-f.1763. Galten-
Herskind.
GAMMEL
850 Søren Rasmussen, e.1739, - Værum.
GAMMELGÅRD
1404 Jens Pedersen, o.1710-1786, Gammelgård-
Nør Vissing.
GERMANDSEN
851 Niels, Høg, -1761, -Stevnstrup.
GERTSDATTER
<2257> Anne Ingeborgine, 1751-, Nørup-
250 Anne, Wienechen, o.1677-1757, København-
Tønsberg, Norge.
GESIUS
556 Peder Jensen, -e.1733, -Sorring
GINNERUP
1676 Søren Pedersen, -Nør Galten.
GIØE
537 Johanne Kirstine, 1731-1770 Nykøbing, Mors-
Fjellerup.
GJØRUP
1284 Karen Basse, 1794-, Nørre Åby-
GODSEN
163 Maren Sørensdatter, 1634-1790, Stavanger.
GRAUGÅRD
1932 Jens, e.1784-, Voldby-
- GROERSEN**
648 Bertel,1710-1776, Mesing- sst.
GRAM
248 Helvig Christoffersdatter, o.1674-1717,
Ullensaker- Aurdal, Norge.
GRENÅ
420 Jens Sørensen, 1679-1760, Blegind- sst.
1018 Jens Sørensen, 1719-1783, Bjertrup- Blegind.
<1016> Jesper Jensen,1719-e.1764, Blegind- sst.
GRIM
379 Jens Rasmussen, -1710, - Værum.
GRØN
259 Anne Sørensdatter, -1678, Skanderborg- sst.
25 Johanne, -e.1626, Ørnghoved, Tjørring-
Oustrupgård.
356 Karen Bentsdatter, -1753, Kolding.
GULBRANDT
1599 (Jens) Johan Wilhelm, 1744-1809, Nykøbing
F.- København
GULBRANDSDATTER
1490 Karen, -Nannestad Norge.
1492 Kari, Kringler, o.1743-1774, Nannestad- sst.
<1998> Maria, 1774-, Aurdal, Norge-
GULBRANDSEN
<1997> Erik, 1769-, Aurdal- Norge.
<1999> Ole, 1777-, Aurdal- Norge.
GUNDERSEN
344 Jens, -1710, Virring- sst.
GØDESDATTER
11 Barbara, a.1530- e.1580, Bjerre- Oustrupgård.
GØDESEN
<61> Anders, -e.1623, Farre- sst.
<59> Christen, -e.1633, Farre- sst.
<58> Niels, -e.1619, Farre- sst.
<60> Sejer, -1623, Farre- sst.
GÅSKE
255 Jørgen Jørgensen, - e.1728, Tønsberg-
HALVORSDATTER
1197 Birgit, e.1755,- Ål, Norge.
HAMMARMÜLLER
172 Mathilde Caspersdatter, 1657-1699, Slagelse-
sst.
HANSDATTER
<1276> Anna Elisabet, 1765-, Mårum-
<912> Anne,1705- f.1754, Borum- Storring.
922 Anne, -f.1769, (Hadbjerg)- Hår.
<1932> Anne,-e.1784, Hår- Voldby.
<2329> Anne, Behr, 1758, Hårup-
<2336> Anne, Behr, 1774-, Hårup-
165 Anne Vedel, o.1665-1723, - Roved, Anst.
495 Dorte, -e.1743, - Sabro.
1064 Edel, -e.1763, - Noring mølle.
<1934> Edel,1761-e.1784, Hår- Voldby.
441 Ellen, 1708-e.1751, Borum-
<913> Ellen, 1708-1751, Borum- sst.
<2114> Ellen, o.1790-, Glarbo, Ry-

HANSDATTER fortsat

- <2110> Gunild, o.1780-, Glarbo, Ry-
 <1995> Helga Maria Hansdatter, 1755-, Aurdal, Norge-
 1524 Inger, o.1732-1812, -Roved, Anst.
 <1931> Johanne, 1756-e.1784, Hår- sst.
 <2112> Johanne, o.1786-, Glarbo, Ry-
 <2113> Karen, o.1688-, Glarbo-
 854 Maren, -1776, -Nør Galten.
 <2111> Maren, o.1784-, Glarbo, Ry-
 1154 Margrete, -1780, -Sorrning
 <1937> Margrete, 1768-e.1784, Hår- Voldby.
 <1278> Margrete Hedvig, -1768, Mårum.
 358 Margrete Lene, Wolff, - 1635, - Vejle.
 755 Sofie, -e.1747, Vejle-
 112 Øllegård. Borchhorst, o.1644,-1723,
 Frederiksgave, Fyn- Hvirring.
HANSEN
 <2331> Anders Behr, 1752-, Hårup-
 <1996> Andreas, Bang, 1756-, Aurdal-
 362 Casper, Højbjerg, -a.1711, -Bredsten.
 1231 Charlotte Amalie, Dråby, 1747-e.1769, Dråby-
 Gravballegård.
 113 Christen, Morland, o.1621-1685, Fyresdal-
 Tønsberg, Norge.
 600 Hans Henrik, o.1735-1771, -Mårum.
 1224 Hans, Carø, -e.1738, -Randers.
 247 Hans, Eisbøll, -1698. Årupgård, Tamdrup.
 2017 Hans Jørgen, Behr, 1720-1799, Hårup- sst.
 <1277> Jacob, 1766-, Mårum-
 2016 Jens, Behr, -1785, -Kærs mølle, Linå.
 <2333> Jens, Behr, 1765-, Hårup-
 1783 Just, 1730-e.1787, Lillering- sst.
 <2334> Laurits, Behr, 1760-, Hårup-
 1416 Mads, o.1709-1770, -Tovstrup.
 <1278> Mathias, Helt, 1770-, Mårum-
 <1936> Niels, 1767-e.1784, Hår-Voldby.
 802 Niels, Siersted, 1702-1773, Kalundborg-
 Tyrsted.
 <2332> Niels, Behr, 1764-, Hårup-
 <911> Oluf, 1702-1766, Borum- sst.
 <1938> Peder, 1771-e.1784, Hår- Voldby.
 <2335> Peder, Behr, 1771-, Hårup-
 359 Peder, Stom, 1668-1742, Århus- Egtved.
 994 Simon, 1706-e.1766, Siim- Javngyde.
 <1935> Søren, 1762-e.1784, Hår- sst.
 <1933> Tomas, 1759-e.1784, Hår- sst.
 <2334> Tomas, Behr, 1768-, Hårup-
 469 Tomas, Smed, o-1686-1752, Hår- Haldum.
HARDER
 <544> Mette Fischer, -, Vester Kejlstrup -(Gødvad).
HASSELAGER
 964 Peder Jensen, 1712-1773, Hasselager- Borum.
HEGELUND
 254 Jørgen Pedersen, o.1671-1741,- Brøndbyvester
 247 Peder Jensen, -e.1714, - Skørring mølle.
 <1221> Maren, 1765-1825, Vallensved-Roskilde.

HELGESEN

- 1198 Niels Ellingbøe, -e.1756. -Aurdal.
 1204 Ole Onstad, 1727-1772, - Aurdal.
HELT
 130 Karen Nikolajdatter, o.1680, - Horbelev, .
 <1279> Matias Hansen, 1770-, Mårum-
HENRIKSEN
 139 Christoffer, -e.1719, - Stilling.
 1130 Frands, e.1769, - Århus.
 1242 Hans, Obenhausen, o.1717-1772,- Vilsted.
 1846 Jens, e.1799, -True.
 1956 Mikkel, o.1737-1800, Sjørring, Thy- Lødderup.
HERLOVSDATTER
 1057 Kirsten, -1752, Skovby- Herskind.
HERLOVSEN
 <2307> Envold, o.1780-, Skovby-
 <271> Jens, o.1674-1724, Galten- sst.
 281 Jens, 1724-1788, Galten- sst.
 <2206> Jens, o.1778-, Skovby-
 <273> Knud, -e.1707, Galten- København.
 <272> Peder, o.1679-1737, Galten- Kalbygård.
HERMANSEN
 1987 Mikkel, 1761-1800, Nordre Lia, Aurdal, Norge.
HINGE
 216 Jens Pedersen, o.1642-e.1700, Hinge-
 Skivholme
 380 Laurits Pedersen, o.1648-1716, - Nør Galten.
 <854> Søren Lauritsen, 1698-1772, Nør Galten- sst.
HJORTSHØJ
 444 Søren Sørensen, o.1704-1771, - Vejlbjby.
 <1081> Peder Sørensen, o.1735, Vejlbjby-
HOLGERSDATTER
 805 Elise Marie, Olivarius, o.1719-e.1786, Ørslev-
 Hyllested, Vester Flakkebjerg.
HOLM
 1150 Rasmus Jensen, -1780,- Sorring.
HOPP
 784 Sofie Amalie, -1734, -Sønderup.
HORSENS
 <363> Elisabet Magdal Terkildsdatter, -1753
 Bredsten- Vinding.
 168 Søren, Jensen, 1636-1708, Horsens- Egtved.
 170 Terkild Jensen, -1711, Horsens- Bredsten.
HOLST
 690 Jens Sørensen, 1701-1737, - Veng.
HOVGÅRD
 414 Niels Mikkelsen, o.1678-1733, -Årslev.
 1655 Tomas, -e.1772, -Nør Galten.
HÜBERT
 <744> Hans Ernst, Stavanger-
 350 Johan Conrad, -1697, -Stavanger, Norge.
 <743> Peder Hüberr, Stavanger-
HVADSDATTER
 <8> Berete Andersdatter, -n.1529, Sorring- sst.
HVAS
 1701 Jens, -e.1801, -Borum.

- 101 Maren Jensdatter, -f.1642,- Borum.
 106 Maren Jensdatter,1629-1713, Rode- Borum.
 1214 Tomas Eriksen, 1741-1816, Søndbjerg- Vilsted.
HVEEM
 732 Berthe, Jørgensdatter, o.1702-1776,
 Nannestad- sst., Norge
HYPHOFF
 1609 Jacob Zacharias Jacobsen, 1748-1774,
 Skjolde-Tyrsted.
HØG
 850 Rasmus Andersen ,1691-1739,- Stevnstrup.
 851 Niels Germandsen, -1761,- Stevnstrup.
HØJBJERG
 <795> Anne Caspersdatter, f.1711- e.1735, Bredsten-
 Vejle.
 362 Casper Hansen, -a.1711, -Bredsten.
HØJEN
 63 Anne Madsdatter, 1630-1692, Højen-
 Vengegård.
HØJER / HØYER
 <1603> Anna Margrete Bertramsdatter, 1745-, Højer,
 Anst-
 1481 Anna Margrete, -e.1765 Stavanger
 <1487> Anna Blomme, o.1727-1813, Håland- sst.
 1481 Anna Blomme, o.1727-1813, Myklebust-
 Håland.
 <2034> Anders Peiter, 1763-, Irup-, Hørdum.
 1240 Andreas, 1712-1782,- Irup, Hørdum.
 791 Bertram Jochumsen, o.1693-1759, Fur- Anst.
 <2033> Christen, 1758-, Irup-, Hørdum.
 <2032> Helvig Sabine, 1756-, Irup, Hørdum-
 <1488> Maren, o.1728-1813, Myklebust, Håland,
 Norge, - sst.
 731 Peder Cortsen, - Myklebust- Håland.
 <1602> Peder Jochum Bertramsen, 1740-, Højer, Anst.
HØJRIS
 2018 Christen Christensen, o.1707-1777, Højris-
 Kragelund.
 <2338> Laurits Christensen, 1760-1831, Gødvad- Kærs
 mølle, Linå.
IBSEN
 256 Andreas, Barfod, 1695-1761, Fastrup,
 Vigerslev- Lumby.
IVERSDATTER
 <24> Anne, f.1529-e.1597, Sorring- sst.
 353 Kirsten,1702-1801, a. Anst- Roved, Anst.
 <605> Matilde Margrete, 1749-, Gamborg-
IVERSEN
 <606> Hans Christoffer, Assens, 1750-e.1801,
 Gamborg- Årslev
 49 Laurits, - e.1625,- Smidstrup.
 1540 Mads, o.1755-, Selstrup-V. Gesten.
 94 Peder, Munk,1611-1659, København- Egtved.
JACOBSDATTER
 1223 Anna, Friis, -1727, -Dalsgård.
 <344> Anne, -e.1710, Firgårde- Virring.
 <345> Anne, e.171-- Firgårde- N. Vissing.
 <708> Anne, 1717-e.1754, Firgårde- Siim.
 <2193> Anne, 1777-, Siim-
 1306 Anne Cathrine, 1736-, Hemstok- Emborg, Ry.
 <1342> Anne Cathrine, 1736-, Hemstok- Emborg, Ry.
 <2212> Anne Marie, o.1800, Veng-
 1862 Birte, 1747-e.1803, Sjelle- sst.
 <2196> Karen, 1785-, Siim-
 211 Kirsten, o.1687-1766, Åby- Tilst.
 <707> Kirsten, 1714-, Firgårde- Alling.
 <1343> Kirsten, 1739-, Hemstok- Firgårde.
 1421 Kirsten, 1739-, Hemstok- Firgårde.
 <1429> Kirsten, o.1718-f.1737, Tørring- sst.
 <1436> Kirsten, o.1755-e.1801, Firgårde- sst.
 <1464> Kirsten, 1742-, Virring-
 <2195> Kirsten, 1782-, Siim-
 71 Maren, f.1678, -Søballe.
 <340> Maren, -e.1711, Firgårde- Tulstrup.
 <705> Maren, 1708-, Firgårde-
 <1428> Maren, o.1714, Tørring-
 <1437> Maren, o.1759, Firgårde-
 <1466> Maren, 1752-, Virring-
 <2194> Maren, 1780-, Siim-
 <1344> Sofie, 1741-, Hemstok-
JACOBSEN
 <338> Erik, -1713, Firgårde- Javngyde.
 <343> Jacob, o.1666-1750, Firgårde- sst.
 <703> Jacob, 1702-1772, Firgårde- sst.
 <1434> Jacob, o.1748-1797, Firgårde-
 <1444> Jacob, 1743-e.1787, Alling- sst.
 1609 Jacob Zacharias, Hyphoff, 1748-1774, Skjolde-
 Tyrsted.
 <339> Jens, o.1658-1700, Firgårde- sst.
 <706> Jens, 1711-1749, Firgårde- Nygård.
 <1435> Jens, o.1752, Firgårde-
 <1448> Jens, 1758-e.1795, Alling- Hårby.
 <1463> Jens, 1734-, Virring-
 <2197> Jens, 1787-, Siim-
 <2198> Niels, 1780-, Siim
 <1443> Knud, 1741-e.1787, Alling- sst.
 555 Laurits, -e.1723, -Farre
 41 Laurits, Skriver, -1610, -Randers.
 766 Laurits, Wanting 1720-1789, Vanting-
 Understed
 <1465> Rasmus, 1752-, Virring-
 <341> Søren, n.1696, 1711, Firgårde-
 383 Søren, o.1653-1716, -Hadbjerg.
 <709> Søren, -e.1711, 1720-1774. Firgårde- sst.
 <2183> Søren, 1768-, Alling-
 <2211> Søren, 1755-, Tørring-
 <342> Tomas, - e.1711, Firgårde-
JAHN
 601 Frederik Samuelson. 1703-1785, Slagelse-
 Rynkeby.
JANSDATTER
 <749> Didrikke Seehuus, Stavanger-

- <747> Maren Elisabeth, Seehuus, o.1708-1763, Stavanger- sst., Norge.
- <748> Sofie Amalie Seehuus, Stavanger-
JANSEN
350 Jan Seehus, -1732, Stavanger- sst.
- <747> Maren Elisabeth. Seehuus, 1708-1763, Stavanger- sst.
726 Morten Seehuusen, -f.1744, Bergen- Stavanger.
- <746> Morten, Seehuus, Stavanger-
- <750> Peder Hübert, Seehuus
JAVNGYDE
902 Peder Rasmussen, -e.1763, -Borum.
JENSDATTER
- <231> Abild, -e.1679, -Tulstrup.
- <731> Anna Christine, Saxe, o.1703-1778, Håland- sst., Norge.
<17> Anne, e-1591, Farre-Århus.
<144> Anne, -e.1682, Vengegård- Veng.
<226> Anne, e.1679 Tulstrup- Galten.
<281> Anne,1700-1757,Galten- sst.
<282> Anne,1705-1746 Galten- sst.
<323> Anne, o.1681-1725, Mesing- sst.
328 Anne, -1734, Nør Vissing.
373 Anne, o.1688-1716, Lyngby- sst.
<376> Anne, o.1680-1716, Lyngby- Nør Galten.
403 Anne, -e.1713, Hår- sst.
566 Anne,1705-1746 Galten- sst.
<567> Anne,1724-, Galten-
<612> Anne, o.1747-, Stjær-
621 Anne, o.1689-1733, Svejstrup- sst.
<625> Anne, 1695-f.1720, Siim- Emborg.
684 Anne,1691-1733, Svejstrup- sst.
<822> Anne,1720-, Lyngby-
<1017> Anne,1725-, Blegind- sst.
1099 Anne, -e.1781, - Skivholme.
<1337> Anne,1739-1770,Hemstok- Firgårde.
1412 Anne,1739-1770,Hemstok- Firgårde.
<1420> Anne,1733-, Veng-
<1404> Anne, 1716-e.1748, Nør Vissing- sst.
1434 Anne, o.1742, -e.1787, -Firgårde.
<1251> Anne, 1709-, Sorring-
<1467> Anne, 1742-1774, Nør Vissing- Søballe.
<1630> Anne, -f.1787 - Herskind
<1752> Anne,1729-e-1782, Søften- sst.
<1771> Anne,1745-, Søften-
1801 Anne, -1775, Årslev- sst.
1809 Anne,1741-e.1787. -Herskind.
<1826> Anne, 1738-e.1759, Haldum- sst.
<2047> Anne, 1785-, Galten-
<2128> Anne, 1736-, Nør Vissing-
<2290> Anne, 1789-, Skjoldelev-
<1018> Anne Cathrine,1731-1754, Blegind- sst.
<1907> Anne Cathrine,1751-e.1674, Lille Torup- sst.
<731> Anna Christine, Saxe, o.1703-1778, Håland- sst., Norge.
- <1923> Anne Kirstine,1753-, Skivholme-
<2049> Anne Kirstine, 1789-, Galten-
<2283> Anne Marie,1771 -, Skjoldelev-
<1499> Anne, Blomme, 1758-, Avaldnes, Norge.
<1224> Anne, Nørholm, -1738, Gødvad- Randers.
132 Anne, Overgård, -e.1726, Lillering- Stjær.
1099 Anne, -e.1781, - Skivholme.
<1337> Anne,1739-1770, Hemstok- Firgårde.
1412 Anne,1739-1770, Hemstok- Firgårde.
<1420> Anne,1733-, Veng-
<1404> Anne, 1716-e.1748, Nør Vissing- sst.
1434 Anne, o.1742, -e.1787, - Firgårde.
<1251> Anne, 1709-, Sorring-
<1467> Anne, 1742-1774, Nør Vissing- Søballe.
<1630> Anne, -f.1787 - Herskind
<1752> Anne,1729-e-1782, Søften- sst.
<1771> Anne,1745-, Søften-
1801 Anne, -1775, Årslev- sst.
1809 Anne,1741-e.1787. -Herskind.
<1826> Anne, 1738-e.1759, Haldum- sst.
<2047> Anne, 1785-, Galten-
<2128> Anne, 1736-, Nør Vissing-
<2290> Anne, 1789-, Skjoldelev-
<1018> Anne Cathrine,1731-1754, Blegind- sst.
<1907> Anne Cathrine,1751-e.1674, Lille Torup- sst.
<731> Anna Christine, Saxe, o.1703-1778, Håland- sst., Norge.
- <1923> Anne Kirstine,1753-, Skivholme-
<2049> Anne Kirstine, 1789-, Galten-
<2283> Anne Marie,1771 -, Skjoldelev-
<1499> Anne, Blomme, 1758-, Avaldnes- Norge.
<1224> Anne, Nørholm, -1738, Gødvad- Randers.
132 Anne, Overgård, -e.1726, Lillering- Stjær.
<1825> Apelone,1735-e.1759, Haldum- sst.
192 Berete, -e.1675, Labing-Borum.
193 Berete, o.1645-1726, Lundgård, Skovby- Borum.
<392> Berete, o.1688-1711, Borum- sst.
116 Birgitte, -1697, Mollerup- Sorring.
1960 Birgitte, -Frølev.
<579> Birthe, 1735-e.1768, Sdr Galten- Låsby.
<1340> Birthe, 1747-, Hemstok-
317 Bodil,1679-1719, Gesing- Mesing.
<613> Bodil, o.1750-, Stjær-
969 Bodil,1688-1768, -Årslev.
1010 Bodil,1707-1799, -Herst.
<1336> Bodil, 1736-, Hemstok-
<1373> Bodil,1748-, Mesing-
<2285> Christiane, 1779-, Skjoldelev-
1807 Christiane, Munk, 1731-1776 Skjoldelev- sst.
<730> Christiane, Saxe, Håland-
<1225> Christine Nørholm, e.1750-, Gødvad- Randers.
<729> Elisabeth, Saxe, Håland, Norge-
29 Dorte, -e.1672, Skovsrod- Vengegård.
<851> Dorte, -f.1739, Værum- Stevnstrup.
<499> Ellen,1698-,e.1737, Sabro- Farre.

JENS DATTER fortsat

- <850> Ellen, -1739, Værum- Stevnstrup.
 <19> Else, -e.1591, Farre-
 <153> Else, -e.1671, Svejstrup- Skanderborg
 <450> Else, 1713-e.1759, Låsby- Herskind.
 <1406> Else, 1721-, Nør Vissing-
 2019 Else, o.1740-, Resendal-
 <2088> Gertrud, 1793-, Nygård-
 45 Gunder, -1622, -Hjelmdrup,(Egtved).
 <2085> Gunild, 1784-, Nygård-
 104 Helle, -e.1686, Sabro- Sjelle.
 1427 Hellen, e.1737, -Tulstrup.
 <725> Helvig Saxe o.1694-1762, Håland- sst., Norge.
 406 Johanne, -e.1727, Labing- Borum.
 <451> Johanne, o.1715-e.1767, Låsby- Sjelle.
 <895> Johanne,1726-1791, Borum- sst.
 <1063> Johanne, 1717-e.1722, Herskind- sst.
 <1030> Johanne,1735-, Lillering-
 <1339> Johanne, 1745-, Hemstok-
 <1472> Johanne, 1751-, Nør Vissing-
 <2144> Johanne, 1768-, Svejstrup-
 <280> Karen,1697-1742,Galten- sst.
 297 Karen, -1759,- Stjør.
 311 Karen, e.1739, Boes- Siim.
 <371> Karen, o.1662,-e.1691, Skibby- Labing.
 <554> Karen, -e.1706, Javngyde- Århus.
 <1092> Karen,1743-, Låsby-
 <1253> Karen, 1715-, Sorring-
 <1335> Karen, 1735-, Hemstok-
 <1468> Karen, 1744-, Nør Vissing-
 <1757> Karen, 1728-, Søften-
 <1788> Karen,1741-1771, Labing- Skibby.
 <1908> Karen,1759-e.1774, Lille Torup- sst.
 <1925> Karen, 1762-, Skivholme-
 <493> Karen, Pelsen,1689-e.1725, Sabro- sst.
 <142> Kirsten, -e.1682, Vengegård- Veng.
 312 Kirsten,1680-1712, Gesing- Bjedstrup.
 <332> Kirsten, Firgårde- sst.
 <377> Kirsten, o.1686-1748, Lyngby- Lading.
 381 Kirsten, o.1674-1732, - Nør Galten.
 458 Kirsten, -e.1756 Skivholme
 <459> Kirsten, -1710, Skivholme- Hallendrup, Rud.
 557 Kirsten, 1712-e.1745, Sorring- sst.
 688 Kirsten, o.1696-, Firgårde-
 <695> Kirsten, 1696-e.1739, Firgårde- sst.
 <848> Kirsten, -e.1739, Værum- Værum mølle.
 <942> Kirsten, 1695-1734, Tilst- sst.
 <1252> Kirsten, 1712- e.1745, Sorring- sst.
 <1473> Kirsten, 1753-, Nør Vissing-
 <1631> Kirsten,1761- e.1785, Skivholme- sst.
 <1824> Kirsten, 1731- e.1759, -Haldum.
 <2133> Kirsten, 1736-, Nør Vissing-
 <2080> Kirsten, o.1764-, Emborg-
 <2087> Kirsten, 1790-, Nygård-
 <2142> Kirsten, 1761-, Svejstrup-
 <908> Kirsten Balle, 1705-1738, Geding- sst.
 1024 Kirsten, Drejers, 1719-1759, Sjelle- sst.
 <497> Lisbeth,1694-, e.1724, Sabro-
 <694> Lisbeth, o.1694, Firgårde-
 <1782> Lisbeth,1729-1754, Lillering- sst.
 90 Maren, -1660, -1660, -Kolding
 154 Maren, -e.1680. Svejstrup- Skanderborg.
 <331> Maren, Firgårde.
 <370> Maren, o.1662,-e-1691, Skibby- Labing.
 <372> Maren, o.1660-1708, Lyngby- Labing.
 <393> Maren, 1694-1735, Borum- sst.
 436 Maren, o.1686-1760 Terp mølle- Borum.
 <448> Maren, o.1702-e.1731, Låsby- sst.
 <622> Maren, o.1688-1724, Siim- sst.
 680 Maren, -f.1738,- Stilling.
 <862> Maren, 1705-e.1742, Nør Galten- sst.
 <886> Maren, 1722-e.1736, Borum- sst.
 899 Maren, 1723-1796, - Geding
 <905> Maren, 1694-e.1754, Geding- Tinning.
 907 Maren, o.1723-1796,- Geding
 940 Maren, o.1690-1719, Lillering- sst.
 940 Maren, -1692-1754, Lillering- sst.
 <1372> Maren, 1746-, Mesing-
 1448 Maren, o.1750-e.1795, -Hårby
 1453 Maren, 1754-1811, Firgårde- Siim
 <1469> Maren, 1746-, Nør Vissing-
 <1750> Maren, 1723-, Søften-
 <1770> Maren, 1741-e.1782, Søften- sst.
 <1783> Maren, 1732-1790, Lillering- sst.
 1807 Maren, o.1754-e.1789, -Skjolddelev.
 <1906> Maren, 1748-e.1774, Lille Torup- sst.
 <2139> Maren, 1753-, Svejstrup-
 <2287> Maren, 1781-, Skjolddelev-
 101 Maren, Hvas, - f.1642, -Borum
 106 Maren, Hvas, 1629-1713, Rodegård- Borum.
 <351> Maren, Saxe, 1661-1731, Kolding- Vejle.
 <726> Maren, Saxe, 1696-1752, Håland- Avaldsnes,
 Karmøy, Norge
 <18> Margrete, o.1530,-e.1591, Farre- Randers
 <496> Margrete, 1691, Sabro,
 <622> Margrete, o.1688-1724, Siim- sst.
 <1774> Margrete, 1751-e.1782, Søften- Vejlbj.
 <94> Margrete, Munk, 1624-1659, Hjelmdrup-
 Kolding.
 <2256> Maria Birgitta Kirstine, Fævejle, 1777-, Ustrup-
 <614> Marie, o.1762- Stjør-
 <230> Mette, -e.1672 Tulstrup-
 468 Mette, -e.1741, - Sandby.
 <866> Mette, 1712-1786, Nør Galten- sst.
 928 Mette, -e.1785, Søften- sst.
 939 Mette, e-1739, -Lillering
 <1060> Mette, 1704-e.1747, Herskind- København.
 <1758> Mette, 1733-, Søften-
 <1827> Mette, 1741-e.1759, Haldum- sst.
 <333> Sidsel, -e.1693. Firgårde- sst.
 <375> Sidsel, e.1747, Lyngby- Skivholme.
 <626> Sidsel, 1698, Siim-

- <1471> Sidsel, 1749-, Nør Vissing-
 <449> Sidsel, o.1709-e.1743, Låsby- sst.
 <1635> Sidsel, 1749-e.1752, Borum- sst.
 <2141> Sidsel Marie, 1768-, Svejstrup-
 <1438> Trine,1743-1772, Vengegård- Svejstrup
- JENSEN**
- <143> Anders, -e.1682, Veng- sst.
 398 Anders,1681-f.1741, Hasle- sst.
 <663> Anders, 1728-1786, Alken- sst.
 <1371> Anders, 1744-, Mesing-
 <1407> Anders, o.1725-1764, Nør Vissing- sst.
 <1470> Anders, 1747-, N. Vissing-..
 <1769> Anders, 1740-f.1782, Søften-
 <882> Anders, Brandt, 1708-1738, Grundfør- sst.
 <98> Anders, Munk, x-1655, Hjelmstrup
 1232 Carl Mulvad, 1736-1793, Ribe- Nimtofte.
 <2130> Bernt, 1743-, Veng-
 <228> Bertel, n.1664, Tulstrup -
 905 Bertel, 1688-1754, Tinning- sst.
 <735> Bertel, Blomme 1739-1769, Stavanger- sst.
 <1370> Christen,1741 -, Mesing-
 <664> Christian, 1733-, Alken-
 <97> Christian, Munk, -e.1687, Hjelmstrup-
 Daudinggård, Grædstrup.
 <2187> Christoffer, 1795-, Hårby- (Veng).
 260 Ebbe, Rindelev, -e.1672, Rindelevgård-
 Skovby.
 954 Envold, 1682-1752, Labing- sst.
 <1061> Envold, 1710-1722, Herskind- sst.
 <229> Erik, n.1678, Tulstrup- Galten.
 <816> Erik, 1700-, Labing-
 <943> Erik,1700-,Tilst-
 <662> Frederik, 1726-1801, Alken- sst.
 <734> Hans, Saxe, o.1713-1755, Håland- Stavanger.
 121 Herlov, -e.1679, Lundgård i Skoby- Sønder
 Galten.
 <564> Herlov, 1717-e.1724, Sønder Galten- sst.
 1888 Herluf, -e.1780, -Skovby.
 <710> Jacob, o.1700-1762, Virring- sst.
 <1440> Jacob, 1746-, Veng-
 <2081> Jacob, o.1765-, Emborg-
 <2140> Jacob, 1756-, Svejstrup-
 <2185> Jacob, 1790-, Hårby- (Veng).
 <1226> Jacob, Ostenfeld Nørholm,1703-1745,
 Gødvad-
 470 Jens, -e.1706, -Hallendrup, Rud.
 <817> Jens, 1703-, Labing-
 <821> Jens, 1718-, Lyngby-
 929 Jens, -1782, -Søften
 <861> Jens, 1703-, Nør Galten-
 <1341> Jens, 1751-, Hemstok-
 <1439> Jens, 1744-, Veng-
 1468 Jens, -1762, Veng-
 <1620> Jens, 1739-, Labing-
 1667 Jens, -e.1672, -Nør Galten.
 <1772> Jens,1747- e.1782, Søften- sst.
- <1777> Jens, 1721-, Lillering-
 <2129> Jens, 1739-, Nør Vissing-
 <2186> Jens, 1792-, Hårby- (Veng).
 <2289> Jens, 1786-, Skjoldelev-
 <883> Jens, Brandt 1716-e.1738, Grundfør- sst.
 183 Jens, Kirkegård,1634-1699, - Lyngby
 <373> Jens, Kirkegård, o.1665-1736, Lyngby- sst.
 925 Jens, Molbo,- e.1736, -Søften.
 <733> Jens, Saxe, o.1707-1763, Håland- Avaldsnes.
 <1496> Jens, Saxe, 1742-1812, Håland- Valle,
 Audnedal, Norge
 <2231> Jens, Saxe, 1802-, Valle-, Norge.
 84 Jens, Østergård, -e.1632, Svejstrup.
 <447> Jesper, o.1697- e.1760, Låsby- Hasle.
 <863> Jesper, 1707-1749, Nør Galten- sst.
 <1016> Jesper, Grenå,1719-e.1764, Blegind- sst.
 <2131> Johan, 1743-, Veng.
 <1497> Johannes Lindal,1743-1763, Avaldnes
 1583 Johannes, Torp, -2764, Vejle- sst.
 <2254> Jørgen, Fævejle, 1766-, Vejle.
 <498> Jørgen, Pelsen, 1694-1756, Sabro- Voldby.
 17 Knud, -e.1591, -Århus.
 <88> Knud, e. 1678, Bjedstrup- sst. - e.1685
 <565> Knud,1720-1775, Sdr. Galten- sst.
 1788 Knud, 1742-1807, - Skibby.
 <2048> Knud, 1787-, Galten-
 <96> Laurits, Munk o.1626-1659, Hjelmstrup-
 Kolding.
 <627> Laurits, o.1699-1749, Siim- sst.
 <1250> Laurits, 1706-, Sorring-
 <1773> Laurits, 1749-e.1782, Søften- sst.
 <2086> Laurits, 1786-, Nygård-
 <96> Laurits, Munk , o.1626-1659, Hjelmstrup-
 Kolding.
 <1629> Mads,1757- e.1787, Skivholme- sst.
 <1703> Mads,1724,- Borum-
 <1759> Mads,1736-, Søften-
 <578> Morten,1731-e,1768, Sdr. Galten-Låsby.
 599 Morten, -e.1774, Rode i Skørring- sst.
 282 Niels, 1722-1774, Galten- sst.
 <324> Niels, o.1688-1718, Mesing- sst.
 412 Niels, o.1662-1722, Framlev- Borum.
 <566> Niels,1722-1774, Sdr Galten- sst.
 <948> Niels, 1706- e.1742, Tilst-
 <1062> Niels, 1714-1760, Herskind- sst.
 <1662> Niels, 1742- e.1772, Nør Galten- Erslev.
 1687 Niels, -e.1763, -Gern
 1688 Niels, -e.1763, - Mølgård.
 <1781> Niels, 1728-, Lillering-
 <1828> Niels, 1744-e.1759, Haldum- sst.
 1879 Niels, -e.1778. -Haldum.
 <2045> Niels, 1780-, Galten-
 891 Niels, Lauritsen,1703-1777, -Fårup.
 635 Niels, Bjerring, Illerup- Siim.
 <885> Niels, Brandt, 1723- e.1738, Grundfør-
 942 Niels, Bægård, o1688-1755, -Tilst.

JENSEN fortsat

- <364> Niels, Munk, 1688-1744, Slagelse-Tyrsted.
 1429 Niels, Møller, - e.1737, -Tørring.
 <495> Niels Pelsen, 1687-e.1743, Sabro- sst.
 <732> Ole, Saxe, o.1715-1785, Håland-
 Nannestad, Norge.
 <1029> Oluf, 1732-, Lillering-
 <1829> Oluf, 1745- e.1759, Haldum- sst.
 <907> Oluf, Balle, 1700-1782, Geding- sst.
 1017 Oluf, Balle, 1706-1773, Blegind- sst.
 18 Peder, -f.1591, -Randers.
 35 Peder, - e.1632, -Søballe.
 226 Peder, - e.1679, Storning- Galten.
 <330> Peder, - e.1704, Firgårde- sst.
 337 Peder, o.1668-1711, Låsby- Firgårde.
 <672> Peder, o.1693-, Firgårde-
 <818> Peder, 1707-, Labing-
 <865> Peder, 1710-, Nør Galten-
 <1089> Peder, 1742-, Låsby-
 <1619> Peder, 1733-, Labing-
 <1751> Peder, 1726- e.1730, Søften-
 <1831> Peder, 1754- e.1759, Haldum- sst.
 <2044> Peder, 1774-, Galten-
 <2127> Peder, 1734-, Veng-
 <2288> Peder, 1783-, Skjoldeløv-
 <1223> Peder Lorents, Nørholm, 1699-1770, Gødvad-
 Christiansø.
 <904> Peder, Balle, 1686-1753, Geding- Søften.
 556 Peder, Gesius, - e.1733, -Sorrning
 964 Peder, Hasselager, 1712-1773, Hasselager-
 Borum.
 247 Peder, Hegelund, - e.1714, -Skørring mølle.
 <374> Peder, Kirkegård, o.1674-1740, Lyngby- sst.
 <1441> Peder, Nygård, 1748-1790, Nygård- Boes.
 499 Peder, Remmer, e.1737 -, Farre-
 <727> Peder, Saxe, -o.1695, -Håland, Norge
 <1498> Peder, Saxe, 1746-1816, Håland, Norge-
 København.
 1055 Peder, Skovby, 1694-1756, -Stjær.
 1031 Poul, -e.1742, Fastrup.
 <126> Rasmus, o.1681-1745, Javngyde- sst.
 <322> Rasmus, 1680- e.1712, Mesing- sst.
 551 Rasmus, -1731, -Tovstrup.
 <823> Rasmus, 1725-, Lyngby-
 <849> Rasmus, 1699-1730, Værum- sst.
 <1405> Rasmus, 1718-1762, Nør Vissing- Svejstrup.
 <1830> Rasmus, 1750-, Haldum- sst.
 1886 Rasmus, -e.1787, - Skovby.
 <2089> Rasmus, 1797-, Nygård-
 <2143> Rasmus, 1764-, Svejstrup-
 <2184> Rasmus, 1787-, Hårby (Veng)
 <909> Rasmus, Balle, - e.1753, Geding- København.
 1392 Rasmus, Fregerslev, 1742-e.1785, Stilling- sst.
 1150 Rasmus, Holm, -1780, -Sorrning.
 377 Rasmus, Kirkemand, o.1662-1739, -Lading
 1604 Rasmus, Kirkerup, o.1735-1809-, Egeslevmagle
 <95> Rasmus, Munk, - e.1653, Hjelmdrup- Egtved.
 <227> Sejer, -e.1673, Tulstrup-
 <624> Simon, o.1694-f.1745, Siim- Emborg.
 <1374> Simon, 1749-, Mesing-
 <1924> Simon, 1762-, Skivholme-
 235 Søren, -e.1713, - Sorring.
 279 Søren, 1710-1756, Tørring- sst.
 502 Søren, e.1737, - Sorring.
 695 Søren, -1726, Skanderborg ladegård- Firgårde.
 <847> Søren, 1691-1730, Værum- sst.
 <1375> Søren, 1752-, Mesing-
 <1855> Søren, 1753- e.1755, Blegind- sst
 <2138> Søren, 1752-, Svejstrup-
 <883> Søren, Brandt, - e.1746, Grundfør- sst.
 184 Søren, Clausen, 1633-1706, - Nør Galten
 756 Søren, Fævejle, 1696-1737, Grenå- sst.
 (men boede i Vejle).
 1297 Søren, Juul, o.1701-1767, -Ormslev.
 168 Søren, Horsens, 1636-1708, Horsens- Egtved.
 497 Søren Møller, - e.1724, Sabro.
 <736> Søren, Saxe, o.1718-1776, Håland- Bergen
 360 Søren Verling, -1742-, Vejle
 <1660> Terkild, 1736e.1772, Nør Galten- Erslev.
 170 Terkild, Horsens, -1711, Horsens- Bredsten.
 <89> Tomas, -e. 1665, - Bjedstrup.
 147 Tomas, 1643-1733, - Stjær.
 <329> Tomas, -o.1668, Firgårde- Skanderborg.
 <1778> Tomas, 1722-e.1755, Lillering- sst.
JESPERSDATTER
 <215> Anne, -e.1714, Borum- Tilst.
 <420> Anne, o.1695-1763, Borum- Blegind.
 624 Anne, o.1703-e.1745- Emborg, Ry
 699 Anne, o.1699-e.1732. Svejstrup- Tulstrup.
 <1922> Anne, 1774-, Randers-
 <1235> Anne, 1702, e.1715, -Oustrupgård.
 <2167> Anne Marie, Dyhr, 1766.e.1782, Tulstrup- sst.
 382 Christence, o.1674-1740, - Nør Galten.
 <209> Johanne, -e.1726, Borum- Borum mølle.
 699 Johanne, -f.1731, -Tulstrup.
 <1073> Johanne, 1750-, Røde mølle, Lisbjerg-
 <1236> Johanne, 1707-1735, Oustrup- Tulstrup.
 <213> Karen, -1722, Borum- Låsby.
 <421> Kirsten, 1699-1735, Borum- True.
 <1846> Kirsten, 1750-f.1799, Geding- True.
 <417> Maren, o.1684-1758, Borum- sst.
 <1072> Maren, 1746-, Røde mølle, Lisbjerg-
 778 Maren, Rodsten, -1735-, Vejle.
JESPERSEN
 <1676> Øllegård, 1742-, Nør Galten-
 <1848> Anders, 1756-e.1799, Geding- Herst.
 <214> Anders, Borum, -1719, Borum- Århus.
 <212> Jens, -1699, Borum- sst.
 <1675> Jens, 1740-, Nør Galten-
 <2166> Niels, Dyhr, 1760-e.1782, Tulstrup- Låsby.
 <210> Oluf, o.1658-1730, Borum- sst.
 <419> Oluf, 1694-1764, Borum- Kvottrup.

JESPERSEN fortsat

- <1847> Oluf, 1753-f.1789, Geding- Trige.
- <211> Peder, o.1664 -1736, Borum- Tilst.
- <418> Peder, o.1688-1756, Borum- sst.
963 Peder, o.1688-1756, Borum- sst.
- <1921> Peder, 1771-, Randers-
625 Rasmus, -1731, -Emborg.
- <1674> Søren, 1739-, Nør Galten-
- <1842> Tomas, 1751-e.1658, Borum- sst.

JESSEN

- 1583 Johannes, Torp, -1764, -Vejle.

JOCHUMSDATTER

- <2318> Anne Fischer, 1744-e.1760, Hinge- Gern.
- <2319> Birgitte, 1748-e.1760, Hinge- Ebeltoft.
- <2321> Johanne Dorte, 1756-e.1760, Hinge- sst.

JOCHUMSEN

- 791 Bertram Høyer, 1693-1759, Fuur- Anst.
- <367> Christen, e.1674-e.1728, Hårup, Linå.
- <2322> Jacob, 1760-, Hinge-
- <369> Niels, e.1674-, Hårup, Linå-
- <368> Peder, e.1674-, Hårup, Linå-
- <2320> Peder, 1751-, Hinge-

JOENSDATTER

- <1300> Kirsten, 1711-e.1737, Siim- Ry.
- <1301> Maren, 1717-e.1785, Siim- sst.

JOENSEN

- <1971> Hans, 1750-, Sorring-
- <1814> Niels, 1747-e.1763, Harlevholm- sst.

JOHANDSDATTER

- 969 Abigael, 1738-1774, Harlevholm- Årslev
- <1970> Anne Sofie, 1745-, Sorring-
- <1812> Bodil, 1743-e.1763, Harlevholm- sst.
- <1815> Maren, 1752-e.1763, Harlevholm- sst.

JOHANSEN

- 1182 Johan Frederik, -e.1750, -Sorring.

JUSTDATTER

- <72> Anne, o.1633-1718, Søballe- sst.
- <76> Anne, -1724, Søballe- Stilling.
- 784 Annike, From, -1752, a. Jyderup- Sønderup.
- <74> Karen, 1638-1710, Søballe- sst.
- <2276> Cathrine Kirstine, 1758-, Lillering-
- <296> Lisbeth, 1718-f.1755, Stjær- Gram
- 784 Annike, From, -1752, a. Jyderup- Sønderup.

JUSTSEN

- <73> Anders, e.1676, Søballe- sst.
- <293> Jens, 1705-1773, Stjær- sst.
- <75> Knud, 1642-1711, Søballe- Stjær.
- 636 Laurits, 1703-1784, Svejstrup- Hårby, Veng.
- <71> Rasmus, e.1675, Søballe- sst.
- <292> Søren, 1708-, Stjær-
- <297> Tomas, 1719-1771, Stjær- sst.

JUUL

- 1297 Søren Jensen, o.1701-1767, - Ormslev.

JØRGENSEDDATTER

- 54 Abild, -e.1640, -Vadsted.

- <233> Abild, -1732, Vadsted- Sorring.

- <2223> Anna, Blomme, 1769-, Nannestad, Norge-

- <1173> Anne, 1729-, Voldby-

- <1182> Anne, 1717-1751, Sorring- sst.

- <2073> Anne, 1779-, Svejstrup-

- <2075> Birte Marie, 1785-, Svejstrup-

- <2227> Berthe, 1780-, Nannestad, Norge-

- 732 Berthe, Jørgensdatter, o.1702-1776,
Nannestad- sst., Norge

- <128> Dorte, 1670-1754, Vadsted- Låsby.

- <127> Ellen, 1670-1757, Vadsted- Galten.

- 663 Gunder, 1721-1755, Svejstrup- Alken

- 637 Karen, 1706-1778, Boes- Hemstok.

- 283 Karen Marie, o.1699-1736, -Nykøbing F.

- <2225> Kari, 1776-, Nannestad, Norge-

- 753 Kirsten, -e.1749, Horsens- sst.

- <235> Lisbeth, -F.1696, Vadsted- a. Sorring.

- <1181> Lisbeth, 1715-, Sorring-

- 89 Maren, - Firgårde.

- <234> Maren, o.1654-1727, Vadsted- Sabro.

- <1150> Maren, 1748-1770, Sorring- sst.

- <1172> Maren, Voldby-

- <2229> Mari, 1785-, Nannestad, Norge-

- 283 Karen Marie, -1641, -Nykøbing F.

- <2224> Marthe, 1772-, Nannestad, Norge-

- 1407 Sidsel Marie, 1732-e.1763, Svejstrup- Nør
Vissing.

JØRGENSEN

- 10 Anders, -e.1558, -Kragelund.

- <1431> Anders, Dyhr, 1729- e-1766, Tulstrup- Ry.

- <2226> Christian, 1778-, Nannestad, Norge-

- <2077> Christoffer, 1789-, Svejstrup-

- <236> Erik, -1698, Vadsted- Sorring.

- 792 Frederik, Schvarts, -1754, Vejle- sst.

- <1174> Jens, 1732-, Voldby-

- <1430> Jesper, Dyhr, 1727-1791, Tulstrup- sst.

- <129> Jørgen, 1676-1706, Vadsted- Galten.

- <1175> Jørgen, 1739-, Voldby-

- 255 Jørgen, Gåske, -e.1728, Tønsberg-

- <1432> Laurits, Dyhr, 1732-e.1766, Tulstrup- Bomholt.

- 1119 Mikkel, Ladefoged, -e.1760, Sandby-

- <1149> Niels, 1714-, Sorring-

- 323 Niels, Smed, -e.1726, - Mesing -

- <2228> Ole, 1782-, Nannestad, Norge-

- 19 Peder, -e.1591, -Farre.

- <2109> Peder, o.1785-, Ry-

- <2079> Poul, 1800-, Svejstrup-

- <2230> Samuel, 1788-, Nannestad, Norge-

- <237> Sejer, -e.1698, Vadsted- Hevringholm.

- <2078> Simon, 1793-, Svejstrup-

- <238> Søren, -e.1668, Vadsted.

KANKBØL

- 415 Rasmus Sørensen, o.1697-1761, - Panderup.

KASTBJERG

- <1286> Villads, Assens 1785-, Sdr. Årslev-

KELDSSEN

- 449 Jens Pedersen, o.1702-1731, Låsby- sst.

- 449 Jens Pedersen, e.1740, Galten-Låsby.
 1066 Jens, 1710-1787, Lille Torup- sst.
 449 Niels Nielsen, o.1691-1740, -Låsby.
- KIRKEGÅRD**
- 183 Jens Jensen, 1634-1699, - Lyngby
 <373> Jens Jensen, o.1665-1736, Lyngby- sst.
 <824> Jens Kirkegård, 1701-e.1739, Lyngby- Labing.
 826 Mads Mikkelsen, -e.1741, Lyngby- sst.
 <374> Peder Jensen, o.1674-1740, Lyngby- sst.
 <830> Peder Pedersen, 1715-1789, Lyngby- Yderup.
- KIRKEMAND**
- <843> Christen Rasmussen, 1716-e.1767, Lading- sst.
 <844> Niels Rasmussen, 1719-1777, Lading- Skivholme.
- 377 Rasmus Jensen, o.1662-1739, -Lading
- KIRKERUP**
- 1604 Rasmus Jensen, o.1735-1809, -Egeslevmagle
- KJEDING**
- 360 Mikkel -f.1714, -Vejle.
 <793> Karen Mikkelsdatter, - o.1710-1774, Vejle- Ørslev.
 <792> Kirstine Mikkelsdatter, -1749, Vejle- sst.
- KJELDGÅRD**
- 1955 Jens Poulsen -Lødderup.
- KNUSDATTER**
- <62> Anne, -f.1695, Vengegård- Galten.
 <636> Anne, 1704-1764, Bjedstrup- Hårby.
 <640> Anne, 1716-, Bjedstrup-
 <644> Anne, 1727-1802, Bjedstrup- Illerup.
 <2093> Anne, 1765-, Hårby-
 <2126> Anne, 1755-, Svejstrup-
 <2191> Anne, 1780-, Alling-
 <2098> Anne Marie, 1786-, Hårby-
 <1600> Anne, Storm, 1746-1799, Egtved- Grejs.
 1286 Anna Kirstine (Knudsen), 1797-, Borum- Sdr. Årslev
 1057 Apelone, 1729-, Galten-
 <290> Birgitte, 1711, Horbelev, Falster.
 586 Edel, -f.1752, Herskind- sst.
 <596> Ellen, e.1657- Galten-Høver.
 <931> Else, 1727-1770, Borum- sst.
 <289> Else Kirstine, Assens, 1709-1768, Horbelev- Sønder Kirkeby, Falster.
 2011 Ingerid, -e.1805, - Aurdal, Norge
 <70> Johanne, -1705, Vengegård- Assens.
 <288> Johanne, Assens, 1708-1758, Horbelev- sst.
 <1599> Johanne, Storm, 1745-1805, Egtved- Khvn.
 <69> Karen, a. 1630, -1694, Vengegård- Galten.
 111 Karen, a.1630- 1694, Vengegård- Galten.
 <159> Kirsten, o.1654-1738, Bjedstrup- Nør Vissing.
 195 Karen, o.1652-1742, - Borum.
 236 Kirsten, -e.1690, Galten- Sorring
 <641> Kirsten, 1720-, Bjedstrup- Stjær.
 <638> Kirsten, 1711-1748, Bjedstrup- Hemstok.
 <2099> Maren, 1789-, Hårby-
 <2188> Maren, 1771-, Alling-
- <1055> Maren, 1698-1747, Herskind- Stjær.
 <642> Maren, 1722-, Bjedstrup- Stjær.
 <643> Maren, 1725-1773, Bjedstrup- Alken.
 <284> Margrete, 1703-, Horbelev-
 <2125> Margrete, 1752-, Svejstrup-
 <1592> Margrete, Storm, 1734-1780, Egtved- Hjarup.
 <1601> Marie, Storm, 1748- e.1778, Egtved-
 <135> Volborg, 1703-, Stjær-
 <16> (fornavn ukendt), -Alling.
 <1059> (fornavn ukendt) -e.1764, Herskind- Skovby.
- KNUDSEN**
- <14> Anders, -f.1626, Vengegård- sst.
 <67> Anders, -f.1695, Vengegård- Galten.
 <133> Anders, 1700-, Stjær-
 <156> Anders, o.1647-1696, Bjedstrup- sst.
 <2190> Anders, 1777-, Alling-
 <283> Anders, Assens, 1702-, Horbelev- Nykøbing F.
 <1594> Anker, Storm, 1737-1785, Egtved- sst.
 <1056> Envold, -1764, Herskind- Skovby.
 <286> Iver, Assens, 1705-1759, Horbelev- Gamborg.
 707 Jacob, o.1699-1766, Alling- sst.
 <2189> Jacob, 1774-, Alling-
 39 Jens, -e.1632, Bjedstrup- sst.
 <68> Jens, -1694, Vengegård- Javngyde
 <157> Jens, o.1648-1711, Bjedstrup- Mesing.
 678 Jens, -e.1710, Svejstrup- Mesing.
 900 Jens, -1757, Galten- Hørslev.
 <2179> Jens, 1764-, Firgårde-
 <637> Jens, Smed, o.1708-1750, -Hemstok.
 666 Jens, Smed, o.1708-1750, -Hemstok.
 <1598> Jens, Storm, 1742 -1805, Egtved- Smidstrup.
 <132> Just, -e.1704, Stjær- sst.
 <2096> Just, 1776-, Hårby-
 281 Knud Sørensen -, o.1686-1745, Galten- sst.
 <597> Knud, 1739-, Galten- sst.
 <598> Laurits, 1743-, Galten- sst.
 <639> Laurits, 1714-1767, Bjedstrup- sst.
 <2094> Laurits, 1770-, Hårby-
 <155> Niels, 1651-1710, Bjedstrup- sst.
 27 Niels, -1594, - Havreballegård.
 416 Niels, o.1673-1716, -Panderup.
 <595> Niels, 1730-, e.1787, Galten- Herskind.
 1810 Niels, 1730-, e.1787, Galten- Herskind.
 <1058> Niels, -e.1764, Herskind- sst.
 <2095> Niels, 1774-, Hårby-
 <1595> Niels Storm, o.1738-e.1776, Egtved- Skt. Croix.
 281 Knud Sørensen, 1686-1745, Galten- sst.
 2001 Ole, 1761, -e.1790, -Aurdal, Norge
 <2097> Peder, 1782-, Hårby-
 <1592> Peder, Storm, 1735-, Egtved-
 <158> Poul, o.1649-1712, Bjedstrup- Vester mølle.
 <15> Rasmus, f.1609-e.1614, Vengegård- sst.
 <63> Rasmus, 1619-1695, Vengegård- sst.
 <2189> Rasmus, 1765-, Firgårde-
 40 Sejer, -e.1598, Århus- Silkeborg.
 <1057> Søren, e.1751, Herskind- sst.

- KOLDT**
1129 Mikkel Nielsen, -e.1769, -Århus.
- KOPØT**
587 Anders Nielsen, -e.1745, -Låsby.
- KRINGLER**
1492 Kari Gulbrandsdatter o.1743-1774, Nannestad.
- KVOLBÆK**
913 Peder Pedersen, 1712-1781, -Borum.
- KRINGLER**
1492 Kari Gulbrandsdatter, o.1743-1774, Nannestad.
- KROGSTROP**
<2294> Jacob, Poulsen, 1779-, Sjelle-
- KÆR**
1065 Peder Sørensen, - e.1764, Gejlund.
- KÅ**
413 Kirsten Pedersdatter, o.1683-1703, Skibby-Borum.
- LADEFOGED**
1119 Mikkel, Ladefoged, - e.1760, Sandby-
845 Niels Pedersen, 1699-1754, Haurum- Sandby.
- 1125 Niels Pedersen, 1699-1754, Haurum- Sandby.
- LAGÅRD**
1141 Else Sofie, -e.1752, - a. Tømmerby
- LANG**
241 Søren Mortensen, -1700, Randers- sst.
<505> Øllegård Sørensdatter, 1690-, e.1726, Randers-
- LANGE**
780 Hans Severin, nævnt 1735, Skanderborg-
- LASSEN**
105 Christen, - e.1700, -Skivholme.
- LAURSEN (LARSEN)**
509 Christen, Bugge, o.1677-1713, Aurdal- sst.
- LAURITSDATTER**
73 Anne, -f.1689, -Søballe.
312 Anne, -1729, -Bjedstrup
457 Anne, -1734, -Fajstrup.
<764> Anne, 1733-1793, Gamst- sst.
830 Anne, 1735-1786, -Yderup.
<992> Anne1733-1777, Panderup- Essendrup
1012 Anne, -e.1765 -Kvottrup.
<1247> Anne, 1736-, Sorring-
<1269> Anne, 1755-e.1757, Galten- sst.
<1331> Anne, 1737-, Hårby-
1456 Anne, -e.1755, -Tørring.
<1877> Anne, 1746-e.1772, Lisbjerg- Panderup.
<2013> Anne, -1745, Resendal-Århus.
<1882> Anne Marie, 1758-e.1772, Lisbjerg- Panderup.
<2016> Anne Kirstine, 1728-1779, Resendal- Dråby.
<989> Apelone, 1720-1777, Panderup- Røved.
<120> Barbara, -1681, Sorring- sst.
<551> Birgitte, Bonde, -e.1714, Sorring- Tovstrup.
<1346> Dorte, 1747-, Bjedstrup-
<856> Ellen, 1704-, Nør Galten-
<880> Ellen, 1727-1799, Jebjerg- sst.
972 Ellen, -e.1763, - Årslev.
<1878> Else, 1748-e.1772, Lisbjerg- Panderup.
- 349 Inger, -e.1704, - Stavanger.
<2015> Inger, 1724-1762, Resendal- Klode mølle.
<270> Johanne, e.1677, Sorring- sst.
<92> Karen, -e.1610, Randers- sst.
<118> Karen, o.1620-e.1677, Sorring- sst.
156 Karen, o.1664-1738, Hemstok- sst.
<268> Karen, -f.168, Sorring- sst.
339 Karen, o.1659-1736, Firgårde- sst.
<988> Karen, 1717. f.1742, Panderup-Trige.
<1086> Karen, 1724-, Låsby-
<1268> Karen, 1753- e.1757, Galten- sst.
<1881> Karen, 1755-e.1772, Lisbjerg- Panderup.
<2017> Karen, o.1730, Resendal- Hårup.
1299 Kirsten, 1746-1791, Hørning- Svejstrup.
1305 Kirsten, -e.1803, Siim- Fårehuset, Ry.
<1311> Kirsten, -e.1803, Siim- Fårehuset, Ry.
<1332> Kirsten, 1740-, Hårby
<1349> Kirsten, 1757-, Bjedstrup-
<540> Kirsten Marie, 1672-f.1699, Skanderborg-
Resendal.
<2012> Kirstine Marie, -e.1760, Resendal- Hinge.
<119> Maren, -e.1661, Sorring- Flensted.
149 Maren, -e.1706, Firgårde- Siim.
156 Maren, -1683, Mesing- Hemstok.
309 Maren, -1736, - Siim
<407> Maren, -f.1770, Borum- Yderup.
410 Maren, o.1667-1748, Borum- Tilst.
<1087> Maren, 1727-, Låsby-
<1267> Maren, 1752- e.1757, Galten- sst.
<1308> Maren, 1737-, Siim- Emborg.
<1348> Maren, 1752-, Bjedstrup-
<1328> Maren, 1732-, Hårby-
<1879> Maren, 1750-e.1772, Lisbjerg- Panderup
<2018> Maren, o.1732-1819, Resendal- Mausing
mølle.
<549> Maren, Bonde, -1715, Sorring- Ovstrupgård.
<91> Margrete, -e.1610, Randers- sst.
272 Mette, o.1685-1761, Sorring- Kalbygård.
<552> Mette, o.1685-1761, Sorring- Kalbygård.
<1248> Mette, 1739-, Sorring-
<1883> Mette, 1766- e.1772, Lisbjerg- Panderup.
<881> Sidsel, 1732-, Jebjerg-
<991> Sidsel, 1726-1753, Panderup- Bygballe.
- Lauritsen**
<1563> Albrecht, Wanting, 1753-1831, Vrå, Lejrskov-
Esbønderup.
<1249> Anders, 1745-, Sorring-
<2019> Anders, o.1740-1816, Resendal- sst.
<116> Anders, Bonde, -1687, Sorring- sst.
<550> Anders, Bonde, -1706, Sorring- Vestervig.
540 Anders, Meldgaard, o.1660-f.1722, Resendal.
<541> Bagge, o.1676- f.1722, Skanderborg- sst.
<2172> Bertel, 1766-, Alling-
105 Christen, -e.1700-Herskind.
509 Christen, Bugge, 1677-1713, Aurdal- sst.
841 Christen, e.1767, Skjoldelev.

- LAURITSEN** fortsat
- <539> Christoffer, Bagge, -1722, Skanderborg-Viborg.
- <545> Clemend, Fischer, 1687-1781, V.- Ø. Kejlstrup.
- <22> Iver, f.1540-e1574, Sorring- sst. / (Århus)
- 127 Jens, o.1668-1736, Hemstok- Galten.
- 562 Jens, -1739, -Sorring.
- 683 Jens, -e.1734. -Boes.
- <1088> Jens, 1731-e.1760, Låsby- sst.
- <1309> Jens, 1739-1814, Siim- Nygård.
- <553> Jens, Bonde, 1696-1743, Sorring- Hillerslev.
- 393 Jens, Øvlesen, o.1672-1753, -Borum.
- <2171> Jørgen, 1763-, Alling-
- 213 Knud, o.1661-1736, -Låsby.
- <406> Knud, o.1674-1750, Borum- sst
- <1334> Knud, 1742-1794, Hårby- sst.
- <1347> Knud, 1749-, Bjedstrup-
- 181 Laurits, 1609-1699, Borum- sst.
- 576 Laurits, 1725-1758, -Galten.
- <1313> Laurits, 1749-, Siim-
- 1150 Laurits, -e.1772, -Sorring.
- <21> Niels, f.1540-e.1565, Sorring- Skåne
- 102 Niels, -1667, -Vorgård.
- 596 Niels, Høver-
- <990> Niels, 1723-e.1771, Panderup-
- 891 Niels Jensen, 1703-1777, -Fårup.
- <100> Niels, Riber, -1675. Smidstrup- sst.
- 289 Oluf, Brasen, 1698-1746, Stubbekøbing- Sønder Kirkeby Falster.
- 62 Peder, - f.1662, -Galten.
- 124 Peder, -e. 1726, Hemstok- Galten.
- 136 Peder, o.1668-1742, Alken- Søballe.
- <408> Peder, 1694-1764, Borum- sst.
- 763 Peder, o.1721-1807, - Anst.
- <852> Peder, 1692-e.1713, Nør Galten- sst.
- 1654 Peder, -e.1772, - Nør Galten.
- <1880> Peder, 1753-e.1772, Lisbjerg- Panderup.
- <23> Rasmus, -f.1602, Sorring- sst.
- <267> Rasmus, -e.1677, Sorring- sst.
- <20> Sejer, -f.1595, Farre- Voldby.
- <117> Sejer, Bonde, -e.1667, Sorring- sst.
- 981 Søren, -e.1767, -Hjortshøj.
- <2014> Søren, o. 1722 -Resendal.
- <854> Søren Hinge, 1698-1772, Nør Galten- sst.
- LEHN**
- 189 Maria, e.1679, -Slagelse (København).
- LETH**
- 653 Anne Kirstine Pedersdatter, e.1758, Hørning- Mesing
- <1948> Karen Sejersdatter, 1737-, Galtrup-
- 441 Kirsten Nielsdatter, 1706-1731, Fregerslev- Borum.
- 482 Mads Sørensen, o.1658-1714, - Oustrupgård.
- <1953> Peder Sejersen, 1752- Galtrup-
- <1142> Sejer Olesen, 1711-1760, Tøving- Galtrup
- <1141> Søren Olesen, 1706-1761, Tøving- Tømmerby.
- <1942> Villads Steffensen, 1731-1792, Galtrup- Kbhvn.
- LIEN**
- 1983 Torsten Svendsen, -e.1785, - Aurdal, Norge.
- LIHME**
- 2012 Jochum Pedersen, 1696-1760, Farregård- Hinge.
- LIND**
- 1611 Bertel Christian, -1793, -Bjerre.
- LINDAL**
- 725 Hans Andersen, -1762, Odense- Håland, Norge
- 733 Ingeborg Reimer, 1718-1763, Håland- Avaldnes.
- <1481> Jens Saxe, 1723-1796, Håland- sst.
- <1482> Ole Blomme, o.1728-1765, Håland- Stavanger.
- LINDORF**
- 1223 Lindorf, Ursula Margrete, -1734, -København.
- LINNEMANN**
- <2243> Anna Anchelena, 1740-f.1774, Vejle-
- <2249> Anna Elisabeth, 1747-e.1774, Vejle- sst.
- <2245> Anna Kirstina, 1742-e.1774, Vejle- Haderslev.
- <2244> Cathrina Maria, 1741-e.1774, Vejle- sst.
- <2252> Frederica Sofie, 1751-e.1774, Vejle- Tvillumgård.
- <2250> Henriette Margrete, 1748-f.1774, Vejle-
- <2248> Henrik, 1746-e.1774, Vejle- sst.
- 1519 Johan, o.1696-1774, Fredericia- Vejle.
- <2253> Johan, 1753-f.1774, Vejle-
- <2246> Johanne Friderica, 19-02-1744, Vejle,
- <2251> Karen, 1750-f.1774, Vejle
- <2242> Søren, 1739-e.1774, Vejle- sst.
- <2247> Tomas 1745-e.1774, Vejle- Klode mølle.
- LOVRING**
- 270 Niels Andersen, -1729, Sorring- sst.
- <563> Anders, -Sorring
- <1254> Jens Andersen, 1718-, Sorring-
- LUJA**
- 286 Maria Cathrine Christensdatter, 1710-1759, Ørbæk- Gamborg.
- LUNDGÅRD**
- 589 Anders Simonsen, 1724-1786, Galten- sst.
- MADSDATTER**
- <2157> Anne, 1753-, Tovstrup-
- <1702> Anne Margrete, 1770-e.1791, Borum- sst.
- 239 Anne Borchhorst, -1715, Gunderup- Hvirring.
- 63 Anne, Højen, 1630-1692, Højen- Vengegård.
- <1911> Christine Sofie, 1759-, Sølvesten, Skød-
- <1135> Johanne, 1707-, Ovstrupgård-
- <1622> Johanne, 1738-, Lyngby-
- <325> Karen, 1682-1731, Nør Vissing- Mesing.
- <837> Karen, 1713-1752, Nør Galten- Borum.
- <1624> Karen, 1741-, Lyngby-
- 343 Kirsten, 1698-, Nør Vissing- Firgårde.
- <1132> Maren, 1696-, Oustrupgård-
- 1362 Maren, -e1795-, Illerup.
- <2161> Maren, 1766-, Veng-

- <1915> Maren (Johanne), 1773-e.1780, Sølvsten - sst.
 <362> Margrete, -a.1711, Bredsten - sst.
 <1701> Marianne, 1765-1800, Borum- sst.

MADSEN

- <326> Anders, 1693-, Nør Vissing-
 1611 Anders, -e.1801, -Bjerre.
 1616 Anders, -e.1801, -Bjerre.
 46 Christen, -e.1620, Gern.
 <1914> Envold, 1769-e.1780, Sølvsten, Skød- sst.
 <2156> Hans, 1752-, Tovstrup-
 <835> Jens, 1707-1785, Nør Galtten- Skivholme.
 1098 Jens, 1707-1785, Nør Galtten- Skivholme.
 837 Jens, -e.1749, Lading- Borum.
 896 Jens, o.1683-1737, - Borum.
 1005 Jens, -e.1752, -Borum
 <1916> Jens, 1776-e.1780, Sølvsten, Skød- sst.
 <1698> Jens, 1758-e.1828, Borum- sst.
 970 Johan, 1698-1762, Harlevholm - sst.
 1626 Mikkel, -e.1786, -Lyngby.
 888 Mikkel Nissen, -e.1763, -Århus.
 <1910> Niels, 1757-e.1781, Sølvsten- sst.
 <1697> Niels, 1755-1828, Borum- Skivholme.
 <2159> Oluf, 1762-, Veng-
 470 Peder, e.1723, -Hallendrup, Rud.
 <1700> Peder, 1763-e.1791, Borum- Skovby.
 <1623> Peder, 1740-, Lyngby-
 <1913> Peder, 1666-e.1781, Sølvsten, Skød- sst.
 345 Rasmus, -e.1728, a. Nør Vissing- sst.
 <2158> Rasmus, 1757-, Tovstrup-
 1138 Steffen, -1742, -Tøving.
 118 Søren, -e.1677, -Sorring.
 219 Søren, -1678, -Oustrupgård.
 <327> Søren, 1695-, Nør Vissing-
 <1133> Søren, 1698-, Oustrupgård-
 <1912> Søren, 1761-e.1781, Sølvsten, Skød- sst.
 <227> Søren, o.1778-, Skivholme-

MALLING

- 1942 Anna Elisabeth Pedersdatter, -e.1765,
 - Kbhvn.

MANDIX

- 779 Gjertrud Margrete, 1708-1774, Horsens-Vejle.
 778 Marie Sofie, 1711-1754, Horsens-Vejle.

MARCHMAND

- 521 Johan, -e.1790, -Strømsø, Norge
 <1205> Johanne Helvig, 1747-, Gjerstad, Norge-
 <1206> Johanne Helvig, 1749-, Gjerstad, Norge-
 <1207> Hedevig Cecilia, 1755-, Gjerstad, Norge-

MATHIASSEN

- 795 Henrik, -1735, -Vejle.
 1232 Jacob, Riise, 1719-1775, Nimtofte- sst.

MAURITSEN

- 1496 Martha Laurentia, -1798, -Valle, Audnedal,
 Norge.
 1496 Trine, 1772-e.1812, Bryne- Kvinesdal.

MEENLØS

- 735 Anne Cathrine, 1739-1769, Stavanger -sst.

MEGELAND

- 723 Asseline Corneliusdatter, o.1711-1753,
 Stavanger

- 1507 Guria, 1742-, Stavanger, Norge-

MELDGÅRD

- 540 Anders Lauritsen, o.1660-f.1722, Resendal- sst.
 <2018> Maren Lauritsdatter, o.1732-1819, Resendal-
 Mausing mølle.
 <1115> Maren Nielsdatter, 1726-e.1751, Neder
 Hornbæk- sst.
 <1222> Laurits Andersen, o.1695-f.1771, Resendal-
 sst.
 107 Niels Sørensen, 1610-1676, Neder Hornbæk-
 sst.
 465 Niels Sørensen, o.1697-1770, Ndr. Hornbæk.
 <462> Peder Sørensen, 1691-1742, Neder Hornbæk-
 sst.
 <217> Søren Nielsen, 1644-1724, Ndr. Hornbæk- sst.

MIKKELEDATTER

- <799> Anna, Dorcheus, 1732-, Bredsten-
 <139> Anne, -f.1718, -Stilling.
 411 Anne, -1758, Årslev- Labing.
 <1129> Anne, 1732-e.1769, Hår- Århus.
 <1353> Anne, 1750-, Stjær-
 <1785> Anne, 1733-, Hørslev-
 <2108> Anne, o.1793-, Illerup-
 <1355> Anne Margrete, 1758-, Stjær-
 <2326> Anne Marie, 1753-e.1779, Dråby Havmølle-
 <2324> Anne Marie, Nyebye, 1780-, Lødderup-
 <2326> Anne Tomine, 1758-e.1779, Dråby Havmølle-
 <797> Antonette Augusta, Dorcheus, 1772-, Bredsten
 <1811> Bodil Marie, 1774-e.1793, Årslev- sst.
 <798> Cathrine, Dorcheus, 1724-, Bredsten-
 <2325> Ellen, 1756-e.1779, Dråby Havmølle-
 <2327> Gertrud, 1761-e.1769, Dråby Havmølle-
 <138> Inger, -e.1724, Stilling- sst.
 <2328> Inger Marie, 1764-e.1769, Dråby Havmølle-
 <136> Johanne, -1729, Stilling- Søballe.
 <2028> Johanne Marie, o.1750-e.1755, Gødvad- sst.
 164 Karen, -1675, Kolding- sst.
 927 Karen, -e.1756, -Søften.
 <1130> Karen, 1734-e.1769, Hår- Århus.
 <1786> Karen, 1741-, Hørslev-
 <793> Karen, Kjeding, -o.1710-1774, Vejle- Ørslev.
 <792> Kirstine, Kjeding, -1749, Vejle- sst.
 <1128> Maren, 1729-f.1769, Hår-
 <1856> Maren, 1752-, Sjelle-
 <2309> Maren, Nyebye, 1778-, Lødderup-
 <2031> Sofie Cathrine, o.1753-e.1755, Gødvad- sst.
 <137> Volborg, o.1676-e.1724, Stilling- Søballe.

MIKKELESEN

- <2029> Christian, o.1749-e.1755, Gødvad- sst.
 644 Claus, 1732-1808, Illerup- sst.
 <1857> Erik, 1754-, Sjelle-
 <2311> Henrik, Nyebye, 1783-, Lødderup-
 <141> Just, -e.1715, Stilling- København.

MIKKELSEN fortsat

- 465 Knud, o.1681-1725, - Neder Hornbæk.
 826 Mads, Kirkegård, -e.1741, Lyngby- sst.
 215 Mikkel, -e.1715, -Tilst.
 <2308> Morten, Nyebye, 1775-, Lødderup-
 757 Niels, 1717-1797, Roved- sst.
 1459 Niels, -1782, -Javngyde.
 <2277> Niels, 1761-e.1779, Fajstrup- sst.
 414 Niels, Hovgård, o.1678-1733, -Årsløv.
 901 Peder, -e.1763, -Fajstrup
 <1352> Peder, 1747-1786, Stjær- sst.
 <2027> Peder, o.1749-e.1755, Gødvad- sst.
 <140> Rasmus, -e.1715, Stilling- sst.
 125 Søren, -e.1695, Århus.
 966 Søren, -1754, Herskind- sst.
 <796> Terkild, Dorcheus, 1718-1786, Vinding- sst.
 <2030> Tomas, o.1752-e.1755, Gødvad- sst.

MOGENSDATTER

- 334 Anne, -1690, -Bering.
 <1104> Anne, 1708-, Hallendrup, Rud-
 75 Maren, -1698, -Stjær.

MOGENSEN

- <1103> Jens, 1704-, Hallendrup, Rud-
 176 Niels, o.1632 -e.1697, Farre- sst.
 <1102> Niels, 1703-, Hallendrup, Rud-

MOLBECH

- 736 Johanne Dorothea, -e.1776, - a. Amsterdam.

MOLBO

- 925 Jens Jensen, e.1736, -Søften.
 992 Peder Pedersen, 1741-e.1771, Essendrup- sst.

MOLDRUP

- 262 Karen Nielsdatter, -e.1696, Mollerup- Sorring.
 553 Marianne Pedersdatter, 1713-1747, Vestervig-
 Hillerslev.

MORLAND

- <254> Alhed, 1677-1740, Tønsberg Norge-
 Brøndbyvester.
 <248> Anders Christensen, 1666-1730, Tønsberg-
 Aurdal, Norge.
 <518> Andreas, 1705-1743, Aurdal- sst. Norge.
 <1197> Andreas Andreassen, 1727-, Aurdal- Ål, Norge.
 <1978> Andreas Andreasen, 1755-, Ål, Norge-
 <1993> Andreas Olsen, 1767-e.1790, Vang-Luster
 <522> Anne Dorothea, 15-09-1713, Aurdal,
 <1204> Anne Margrethe Andreasdatter, -1800, -
 Aurdal, Norge.
 <253> Anne Marie, o.1675-1725, Tønsberg- Randers.
 <1979> Bendix Timoteus Andreasen, 1756-Ål-, Norge
 <513> Boel, 1698-1741, Aurdal- Kongsberg, Norge.
 <528> Christen, 1704, Tønsberg, Norge-
 113 Christen Hansen, o.1621-1685, Fyresdal-
 Tønsberg, Norge.
 <519> Christen Christoffer, 1707-, Aurdal, Norge-
 <1202> Christen Christoffer, 1738-, Aurdal, Norge-
 <1201> Frederich Pay, 1736-e.1769, Aurdal-
 Frederikshald, Norge.

- <1209> Gertrud Andrea, 1756-e.1791, Esbønderup-
 <512> Hans, 1697-, Aurdal, Norge-
 <250> Hans, 1669-1705, Tønsberg- sst. Norge.
 <517> Hede vig Andrea, 1704-, Aurdal, Norge-
 <523> Hans Stenbach, 1715-, Aurdal, Norge-
 <1199> Hede vig Frederica Andreasdatter, -e.1801,
 Aurdal, Norge- sst.
 <521> Helvig Andrea, 1711-1790, Aurdal- Bakke
 Dalene, Norge.
 <1211> Helvig Kirstine, 1761, Kregme, Sjælland-
 <252> Inger Johanne, 1674-, Tønsberg- sst. Norge.
 <510> Inger Marie, 1694-1723, Aurdal- sst. Norge
 <1203> Inger Maria, 1740-e.1777, Aurdal- sst. Norge.
 <520> Jacob, 1710-, Aurdal, Norge-
 <256> Karen, 1683-1752, Tønsberg, Norge- Lumby.
 <1220> Karen, Barfoed, 1764-1840, Vallensved- Århus.
 <1208> Maria Magdalene, 1750-, Esbønderup-
 <527> Marie Christine, 1702-, Tønsberg Norge-
 <525> Maria Margrethe, 1717-, Aurdal, Norge-
 <1198> Maria Magdalena Andreasdatter, 1728-,
 Aurdal, Norge- sst.
 <249> Morten Christensen, 1668-e.1764, Tønsberg-
 Skien, Norge
 <1981> Ole Andreasen, 1769, 1769-, Ål-, Norge.
 <1210> Peter, 1760, Kregme-
 <255> Sibylle, 1682-e.1728, Tønsberg-
 <251> Sidsel, 1672-1751, Tønsberg- Sandefjord.
 <257> Sejer Christensen -e.1699, Tønsberg-
 Horsens.
 <509> Sidsel Margrete, o.1691 -e.1725, - Aurdal,
 Norge.
 <526> Sidsel Marie, 1701-, Tønsberg, Norge-
 <1200> Sophia Andreasdatter, 1734-1763, Aurdal- sst.
 <516> Susanna, 1703-1731, Aurdal, - sst., Norge
 <247> Susanne Helvig, 1664-1714, Tønsberg, Norge-
 Skørring.
 <1980> Sønnev (Synøve) Andreasdatter, 1762-, Ål-
 <524> Verner Valentin, 1716-e.1764, Aurdal, Norge-
 Kregme, Sjælland.

MORTENSDATTER

- 33 Anne, -a Skovby.
 <1484> Anna Blomme, Seehus, 1723-1792 Stavanger-
 Askvol, Norge.
 <1273> Anne, 1770-, Skørring-
 <1958> Dorte, 1750-, Lødderup
 903 Edel, 1700-1762, Bjertrup- Borum.
 <1957> Ingeborg Kirstine, 1746-, Lødderup-
 <1959> Johanne, 1757-, Lødderup-
 <1955> Maren, 1741-, Lødderup- sst.
 <1956> Karen, 1743-1816, Lødderup- sst.
 71 Maren, -e.1650, Søballe.
 404 Maren Munk, -e.1736, Vorgård, - Borum.
 31 Volborg, -e.1678, -Søballe.
MORTENSEN
 900 Christen, 1697-1742, Bjertrup- Hørslev.
 1382 Hans, -e.1801, Glarbo i Ry.

MORTENSEN fortsat

- <1272> Jens, 1768-, Skørring-
 <2084> Laurits, o.1775-, Emborg-
 <1274> Niels, 1772-, Skørring-
 <1960> Oluf, Nyebye, 1757-1828, Lødderup- Frøslev.
 1385 Søren, 1757-e.1802, Nør Vissing.
 241 Søren, Lang, -1700, Randers- sst.

MOSGÅRD

- 959 Jens, -1749, -Lyngby.

MOURITSEN

- 1496 Martha Laurentia, -1799, -Valle, Audnedal.
 1496 Trine Marie, 1772-1850, Bryne- Flekkefjord,

MULVAD

- 1232 Carl Jensen, 1736-1793, Ribe- Nimtofte.

MUNK

- <1617> Anna Jensdatter, 1751-, Hårslev-,
 <98> Anders Jensen, x-1655, Hjelmdrup
 <97> Christian, Jensen -e.1687, Hjelmdrup-
 Daudinggård, Grædstrup.
 1807 Christiane Jensdatter, 1731-1776 Skjolddelev-
 sst.
 <170> Else Pedersdatter, 1648-1711, Egved-
 Bredsten.
 <804> Gertrud Marie, 1721-1768, Tyrsted- sst.
 <807> Inger Cathrine, 1727-, Tyrsted-
 94 Peder Iversen, 1611-1659, København- Egtved.
 <805> Jens Nielsen, 1724-1758, Tyrsted, - Hyllested,
 Vester Flakkebjerg.
 276 Jens Rasmussen, -1741, - Galten.
 <807> Inger Cathrine, 1717-e.1787, Tyrsted- sst.
 <173> Iver Pedersen, -1674, Egtved-
 <172> Jens Pedersen 1749-1693, Egtved- Slagelse.
 <805> Jens Nielsen, 1724-1758, Tyrsted-Hyllested,
 Vester Flakkebjerg.
 <168> Karen Pedersdatter, o.1643-1696, Egtved- sst.
 <169> Kirsten Pedersdatter, o.1645-1726, Egtved-
 Hårslev.
 45 Kirstine, e. 1619-, Hjelmdrup-
 <96> Laurits Jensen, o.1626, -1659, Hjelmdrup-
 Kolding.
 <175> Lisbeth Pedersdatter, o.1654-1703, Egtved- sst.
 <803> Magdalene Margrete, 1722-1732, Tyrsted- sst.
 404 Maren Mortensdatter, -e.1736, Vorgård-
 Borum.
 <94> Margrete Jensdatter, 1624-1659, Hjelmdrup-
 Kolding.
 <359> Margrete Sørensdatter, 1680-1742, Egtved- sst.
 <802> Megtillie Christina, 1720-1769, Tyrsted- sst.
 <171> Mette Pedersdatter, Egtved- Guldager.
 <364> Niels, Jensen, 1688-1744, Slagelse- Tyrsted.
 94 Peder Iversen, -1611, -1659, København -
 Egtved.
 <95> Rasmus Jensen, -e.1653, Hjelmdrup- Egtved.

MUNKSDATTER

- 20 Barbara, -e.1585, -Voldby.
 23 Lisbeth, -1651, -Sørring.

MØLLER

- 1594 Anne Kirstine, 1748-1796, Horsens- Kolding.
 <2237> Anne Kirstine, 1748-1796, Horsens- Kolding.
 796 Anne Margrete, -e.1684, Fredericia- Vinding.
 1498 Cathrine Marie, -e.1782, - København.
 214 Dorte Eriksdatter, -1741, Århus- sst.
 <486> Ellen Nielsdatter, 1688-, Sørring-
 <453> Erik Andersen, 1709-1760, Århus- Elling.
 1511 Hans Christian, o.1716-1763, -Horsens.
 1221 Henrik Christian, 1771-1839, Kongskilde
 mølle- Roskilde.
 <437> Jesper Envoldsen, 1688-1768, Borum- Grå
 mølle, Lisbjerg.
 <1068> Maren Nielsdatter, 1722-e.1756, Borum-
 Pøt mølle.
 1429 Niels Jensen, -e.1737, -Tørring.
 848 Niels Pedersen, 1693-1764, -Værum mølle
 497 Søren Jensen, -e.1724, Sabro.

NIELSDATTER

- <146> Anne, o.1642-1713, Venge- sst.
 155 Anne, -1682, -Bjedstrup
 <337> Anne, o.1671-1734, Firgårde- sst.
 430 Anne, -e.1720, Stjær- Herskind.
 645 Anne, f.1752, Gram- sst.
 <877> Anne, 1710-, Værum-
 <964> Anne, 1707-1784, Borum- sst.
 <977> Anne, 1711.e.1769, Panderup- Haldum.
 1009 Anne, -e.1775, Borum- sst.
 <1065> Anne, 1714-1763, Borum mølle- Gejlund.
 <1168> Anne, 1738-, Sabro-
 1186 Anne, -1778, Tovstrup-Sørring.
 <1257> Anne, 1748-e.1778, Sdr. Galten- Flensted.
 1334 Anne, 1747-e.1789, Hårby- sst.
 <1408> Anne, 1724-, Dallerup-
 1430 Anne, 1727-1781, Tulstrup- sst.
 <1523> Anne, 1751-e.1801, Roved, i Anst-
 <1715> Anne, 1727-, Fajstrup-
 <1784> Anne, 1731-, Tilst-
 1887 Anne, o.1746-e.1787, - Skovby.
 <1969> Anne, 1779-, Sørring-
 <1560> Anne Maria, 1774-, Gamst-
 <1795> Anne Marie, 1761-, Lyngby-
 197 Apelone, o.1664-1742, Søften- Borum.
 <975> Apelone, 1728-1783, Årslev- Kankbøl.
 <981> Apelone, 1719-1798, Panderup- Hjortshøj.
 <56> Barbara, -f.1614, Havreballegård- Borum.
 <365> Barbara, o.1661-1713, Farre- sst.
 698 Birgitte, o.1670-1749, -Tulstrup.
 1960 Birgitte Marie, -Frøslev.
 211 Bodil, o.1651-1704, -Tilst.
 <562> Bodil, -1730, Sørring- sst.
 1067 Bodil, 1732-1788, Voer mølle- Sølvsten, Skød.
 <1531> Christence, 1770-, Anst-
 668 Dorte, 1718-1756, Stjær- Mesing.
 <1095> Dorte, 1756-e.1759, Herskind- sst.
 <1986> Dorthea, 1761-, Aurdal, Norge-

NIELSDATTER fortsat

- 859 Edel, -e.1772, - Nør Galten.
 <178> Elisabet, -e.1699, Gern- Linå
 <1259> Ellen, 1754-e.1774, Sdr. Galten- sst.
 <176> Else, o.1644 - e.1697, Gern- Farre.
 <1188> Else, 1729-, Sorring-
 <1557> Else, 1764-, Gamst-
 <1927> Else, o.1783-e.1787, Skivholme- sst.
 <1966> Else, 1768-, Sorring-
 <336> Gertrud, -1704, Firdårde-Boes.
 <504> Gertrud, 1715-, Hvirring-
 1142 Ida, o.1710-1780, Råsted- Galtrup.
 101 Ingeborg, Fogh, -1667, Storring- Borum.
 <179> Inger, e.1671, Gern
 <216> Johanne, Meldgård Neder Hornbæk-
 Skivholme.
 <489> Johanne, -1777, Sorring- sst.
 1024 Johanne, 1713-e.1787, -Sjelle
 <1066> Johanne, 1715-1773, Borum mølle- Lille Torup.
 <1263> Johanne, 1766-e.1774, Sønder Galten- sst.
 <1554> Johanne, 1759-, Gamst-
 <2101> Johanne, 1764-, Firdårde-
 271 Jytte, o.1692-1758, - Galten.
 275 Jytte, o.1692-1758, - Galten. (2. ægteskab).
 <147> Karen, -1698, -Stjær.
 <218> Karen, o.1662-1709, Neder Hornbæk- Sandby.
 390 Karen, 1659-1739, - Borum.
 <561> Karen, e.1682, Sorring- sst.
 <599> Karen, 1746-1780, Sdr. Galten- Rode, Skørring
 1002 Karen, -1821, -Borum
 1036 Karen, 1728-f.1754, Borum-.
 <1070> Karen, 1728-1756, Borum- Herskind.
 <1093> Karen, 1741-e.1759, Herskind- sst.
 <1926> Karen, o.1772-e.1787, Skivholme- sst.
 <2070> Karen, o.1766-e.1787, Fiskerhusene Ry- sst.
 262 Karen, Moldrup, -e.1696, Møllerup- Sorring.
 <177> Kirsten, -f.1671, Gern- Hårup, Linå.
 897 Kirsten, -e.1737, -Brendstrup
 <970> Kirsten, 1714-1763, Årslev- Harlevholm.
 <984> Kirsten, 1714-, Panderup-
 1056 Kirsten, -e.1764, -Skovby.
 <1260> Kirsten, 1756-e.1774, Sdr. Galten-
 <1409> Kirsten, 1727-, Dallerup-
 <1526> Kirsten, 1756-, Anst-
 <1553> Kirsten, 1756-, Gamst
 <1641> Kirsten, 1758 -e.1777, Skivholme- sst.
 <1790> Kirsten, 1749-, Lyngby-
 <1983> Kirsten, 1756.-1850, Aurdal- sst.
 <2102> Kirsten, 1766-, Firdårde-
 441 Kirsten, Leth, 1706-1731, Fregerslev- Borum.
 <1117> Kirsten, Meldgård, 1729-, Neder Hornbæk-
 <1527> Lene, 1758-, Anst-
 <57> [Magdalene], -f.1661, -Sorring.
 <560> Magdalene, -e.1690, Sorring.
 <1987> Magdalene, 1763-e.1787, Aurdal. Norge-
 142 Maren, -1750, -Fajstrup.
 200 Maren, o.1678-1728, Sjelle- sst.
 <335> Maren, o.1661-1705, Firdårde- Mesing.
 <366> Maren, - 1711, Farre- sst.
 418 Maren, 1703-1777, Borum- sst.
 423 Maren, o.1689-1751, -Sjelle.
 498 Maren, -1739, -Voldby.
 843 Maren, -e.1750, Lading
 <963> Maren, 1703-1777, Borum- sst.
 1040 Maren, -1764, Mundelstrup- Kvottrup.
 <1171> Maren, 1721-, Sabro-
 <1258> Maren, 1753-e.1789, Sdr. Galten- sst.
 1304 Maren, 1754-1786, Svejstrup- sst.
 1383 Maren, o.1768-e.1801, Alker.
 1430 Maren, o.1727-e.1787, -Tulstrup.
 <1528> Maren, 1760-, Anst-
 <1642> Maren, 1758-e.1777, Skivholme- sst.
 <1651> Maren, 1736-, Stevnstrup-
 <1652> Maren, 1739-, Stevnstrup-
 <1817> Maren, 1763-, Sdr. Årslev
 <1863> Maren, 1752-, Sjelle-
 <1695> Maren, 1754-, Fårup-
 <2103> Maren, 1768-, Firdårde-
 <391> Maren, Fogh, -e.1696, Borum- København.
 <1115> Maren, Meldgård, 1726-e.1751, Ndr. Hornbæk.
 <1068> Maren, Møller, 1722-e.1756, Borum- Pøt mølle.
 <1984> Maria Magdalene, 1757-, Aurdal, Norge-
 330 Mette, -e.1703, Illerup- sst.
 <982> Mette, 1722-1776, Panderup- Hjortshøj.
 <1262> Mette, 1763-, Sdr. Galten-
 1299 Mette, -1771, Hvolbæk- Mesing.
 <1559> Mette, 1772-, Gamst-
 <1530> Sara, 1767-, Anst-
 <987> Sidsel, 1716-, Panderup-
 1022 Sidsel, -e.1758, -Brabrand.
 <1692> Sidsel, 1745-, Fårup-
 1717 Sidsel, -e.1762, Fajstrup- sst.
 <1988> Sophia, 1756-, Aurdal, Norge-
 <503> Øllegård Cathrine, 1699-, Hvirring-
 <1898> (Fornavn ukendt), 1757-e.1760, Herskind- sst.

NIELSEN

- 70 Anders, -f.1678, Assens- sst.
 677 Anders, 1705-1722, Stilling- sst.
 758 Anders, o.1724-1786, Gesten- sst.
 <973> Anders, 1723-1791, Årslev- Møllerupgård.
 <1454> Anders, o.1750-e.1790, Siim- sst.
 <1791> Anders, 1751-, Lyngby-
 1736 Anders, -e.1797, -Herskind.
 <2165> Anders, o.1731-, Tørring-
 587 Anders, Kopø, -e.1745, -Låsby.
 <563> Anders, Lovring, Sorring-
 <1982> Andreas, 1754-, Aurdal, Norge-
 <334> Bertel, o.1644-1690, Firdårde- Bering.
 <180> Christen, Ankersmed, -e.1699, -Gern.
 279 Christen, -e.1758, Hårby- Tørring
 471 Christen, -e.1716, - Haldum.
 493 Christen, -1751, Skjoldlev- Sabro.

NIELSEN fortsat

- <1710> Christen, 1725-, Nør Galten-
 <1169> Christen, Pelsen, 1741-, Sabro-
 209 Envold, o.1641-1700, - Borum mølle.
 <1064> Envold, 1712-1763, Borum- Norring mølle.
 <2302> Envold, o.1768-, Skovby-
 <1186> Erik, 1722-e.1778, Sorring- sst.
 27 Gøde, -f.1623, -Farre.
 <1529> Hans, 1765-, Anst-
 <1965> Hans, 1766-, Sorring-
 <2305> Hans, o.1781-, Skovby-
 <1985> Helge, 1759-, Aurdal- Norge
 <1453> Jacob, o.1747-1813. Siim- sst.
 122 Jens, -e.1695, -Skanderborg.
 <965> Jens, 1710-, Borum-
 <1069> Jens, 1724-e.1763, Borum mølle- Århus.
 <1088> Jens, 1739-e.1740, Låsby- sst.
 <1261> Jens, 1759-e.1774, sdr. Galten- sst.
 <1398> Jens, 1730-, Stilling-
 <1643> Jens, 1771-e.1777, Skivholme- sst.
 <1650> Jens, 1734-e.1761, Stevnstrup- sst.
 <1694> Jens, 1750-, Fårup-
 <1716> Jens, 1729-, Fajstrup
 <1895> Jens, 1744-e.1760, Herskind- sst.
 <2100> Jens, 1762-, Fjrgårde-
 <2164> Jens, o.1729-f.1750, Tørring- sst.
 <805> Jens, Munk, 1724-1758, Tyrsted- Hyllested,
 Vester Flakkebjerg.
 234 Jens, Pelsen, o.1653-1701, Sabro- sst.
 <1558> Jep, 1768-, Gamst-
 1172 Jeremias, -e.1756, -Voldby
 622 Joen, o.1710-1731, Siim- sst..
 <487> Jørgen Dyhr, 1690-1748. Sorring- sst.
 <312> Knud, o.1674- 1747, Bjedstrup- sst.
 1297 Knud, -e.1767, -Ormslev.
 1630 Knud, -f.1787, -Herskind.
 790 Knud, Storm, 1704-1774, Alrø- Egtved.
 1045 Laurits, -1772, -Lisbjerg.
 1208 Lars, -1787, -Hald, Torup
 <1561> Laurits, 1776-, Gamst-
 <1816> Laurits, 1761-, Sdr. Årslev-
 <1067> Mads, 1720-1780, Borum mølle, Sølvsten,
 Skjød.
 376 Mads, Elgård, o.1675-1716, Nør Galten- sst.
 <969> Mikkel, 1711-1783, Sønder Årslev- sst.
 <1525> Mikkel, 1754-, Anst-
 1023 Mikkel, -e.1754, Sjelle- sst.
 1129 Mikkel, Koldt, -e.1769, -Århus.
 459 Mogens, -1751, -Hallendrup, Rud
 119 Niels, -e.1661, -Flensted.
 268 Niels, - e.2675, -Sorring.
 279 Niels, 1733-1757, Røgen- Tørring.
 475 Niels, -e.1729, (Hinnerup)
 569 Niels, -e.1746, -Lundgård, Skovby.
 <984> Niels, 1729-e.1729. Panderup- sst.
 <972> Niels 1720-1763, Sdr. Årslev- sst.
 <1089> Niels, 1734-e.1740, Låsby- sst.
 <1532> Niels, 1773-, Anst-
 <1691> Niels, 1761.e.1767, Borum- sst.
 1882 Niels, o.1759 -e.1787, -Lisbjerg.
 <2303> Niels, o.1771-, Skovby-
 449 Niels, Keldsen, 1691-1740, -Låsby.
 258 Niels, Skrædder, -1686, -Skanderborg.
 1228 Niels, Såby, 1710-1772, Tirstrup- Århus.
 <1552> Ole, 1754-, Gamst-
 191 Oluf, Bonde, -e.1684, Vorgård- sst.
 569 Peder, 1695-1746, Skanderborg ladegård-
 Skovby.
 763 Peder, o.1721-1807, -Anst.
 <974> Peder, 1726-1761, Sdr. Årslev- sst.
 <978> Peder, 1712-1764, Panderup- Kvottrup.
 <1399> Peder, 1733-, Stilling-
 1467 Peder, o.1735-1787, - Søballe
 <1689> Peder, 1752-e.1767, Borum- sst.
 <1693> Peder, 1748-, Fårup-
 <1897> Peder, 1753-e.1760, Herskind- sst.
 <1968> Peder, 1776-, Sorring-
 <962> Peder, Borum, 1701-1768, Borum- Årslev.
 <1711> Peder Bødker, 1727-1766, Nør Galten- sst.
 216 Peder, Fogh, Skivholme- sst.
 <389> Peder Fogh, o.1665-1743, Borum- sst.
 915 Peder Fregerslev, 1725-1783, Panderup-
 Borum.
 <983> Peder Fregerslev, 1725-1783, Panderup-
 Borum.
 34 Poul, - e. 1632, -Bogensgård, Javngyde.
 938 Poul, -e.1770, -Borum
 <1862> Poul, 1749-1803, Sjelle- sst.
 296 Rasmus, -e.1751, -Gram.
 <1264> Rasmus, 1772-, Sønder Galten-
 <1640> Rasmus, 1755-e.1777, Skivholme- sst.
 <1644> Rasmus, 1748-, Sandby-
 1702 Rasmus, -e.1801, - Borum.
 1714 Rasmus, 1717-e.1757, Tåstrup- sst.
 <1896> Rasmus, 1750-e.1760, Herskind- sst.
 <2069> Rasmus, o.1764-e.1787, Fiskerhusene, Ry-
 sst.
 <2304> Rasmus, o.1773-, Skovby-
 433 Rasmus, Søndergård, 1655-1700, Elsted- sst.
 <1524> Sejer, 1752-e.1801, Anst- Roved.
 <1187> Sejer, 1726-, Sorring-
 38 Simon, -f.1610, -Siim.
 <2068> Simon, o.1762-e.1787, Fiskerhusene, Ry- sst.
 375 Søren, -1747, - Skivholme.
 <876> Søren, 1703-, Værum-
 <1094> Søren, 1747-e.1759, Herskind- sst.
 <1116> Søren, Meldgård, 1727-1753, Ndr. Hornbæk-
 1173 Søren. -e.1756, - Voldby.
 <1184> Søren, 1717-, Sorring-
 1311 Søren, -e.1787, -Fårehuset, Ry.
 <1455> Søren, -e.1800, Siim- sst.
 1461 Søren, -e.1800, Siim- sst.

- <1690> Søren, 1755-e.1767, Borum- sst.
1752 Søren, -e.1782, Folby- Søften.
- <1794> Søren, 1757-, Lyngby- sst.
- <1967> Søren, Dyhr, 1774-, Sorring
- <488> Søren, Fisker, -e.1737, Sorring- sst.
- <217> Søren Meldgård, o.1644-1724, Ndr. Hornbæk-
1415 Søren, Nørgård, -1776, Stilling- sst.
- <1170> Søren, Pelsen, 1743-, Sabro-
- <1939> Tomas, 1752-e.1754, Sandby- sst.
- <390> Tomas, Fogh, -1719, Borum- sst.
- NIKOLAJDATTER**
- 130 Karen, Helt, o.1680, - Horbelev.
- 1298 Elisabeth Margrete, o.1723-1786, -
Skanderborg.
- NISSEN**
- 785 Cathrine Birgitte, -e.1731, -Svendborg.
- 888 Mikkel Madsen, -e.1763, - Århus.
- <1588> Nikolaj, Stom, 1731-1771, Svendborg-
Kongsberg.
- NYEBYE**
- 1143 Morten, o.1709-1790, Lødderup- sst.
- <2310> Anne Marie Mikkelsdatter, 1760-, Lødderup-
- <2311> Henrik Mikkelsen, 1783-, Lødderup-
- <2309> Maren Mikkelsdatter, 1778-, Lødderup-
- <2308> Morten Mikkelsen, 1775-, Lødderup-
- <1960> Oluf Mortensen, 1757-1828, Lødderup-
Frøslev.
- NYGÅRD**
- 1441 Peder Jensen, 1748-1790, Nygård- Boes.
- NØRGÅRD**
- 1415 Søren Nielsen, -1776, Silling- sst.
- NØRHOLM**
- <1224> Anne Jensdatter, -1738, Gødvad- Randers.
- <1225> Christine Jensdatter, o.1700-e.1748, Gødvad-
Randers.
- 544 Jens Pedersen, 1672-1738, Nørholm- Gødvad.
- <1223> Peder Lorents, 1699-1770, Gødvad-
Christiansø.
- NÅRUP**
- 407 Rasmus, o.1661-1740, - Yderup.
- OBENHAUSEN**
- <2035> Jens Bonne, 1762-, Vilsted-
- <2038> Johanne Henriette, 1773-, Vilsted-
- <2036> Marianne, 1764-, Vilsted-
- <2037> Rasmus Christian, 1766-, Vilsted-
- 1242 Hans Henriksen, o.1717-1772, -Vilsted.
- OLESDATTER**
- <2010> Andrea, Onstad, 1783-, Aurdal, Norge-
- <1143> Anne, 1715-1800, Lødderup- sst.
- <2263> Anne Kirstine, 1782-, Roskilde-
- <1489> Anne Margrete (Saxe), 1733-, Nannestad-
- <2259> Anne Marie, 1773-, Roskilde-
- <2000> Anne, Onstad, 1764-, Aurdal, Norge-
- <2002> Anne, Onstad, 1767-, Aurdal, Norge-
- <2009> Anne, Onstad, 1781-, Aurdal, Norge-
- <2262> Barbara Kirstine, 1773-, Roskilde-
- <2006> Berte, Onstad, 1776-, Aurdal, Norge-
- <2267> Dorte Margrete, 1780-, Roskilde-
- <1990> Gertrud, 1755-e.1779, Aurdal, Norge- sst.
- <2005> Guri, Onstad, 1774-e.1801, Aurdal, Norge-
- <2264> Inger Kirstine, 1784-, Roskilde-
- <2261> Karen Sofie, 1777-, Roskilde-
- <1991> Magdalene, 1759-, Aurdal, Norge-
- <2001> Maria Margrethe, Onstad, 1765-e.1790, Aurdal,
Norge- sst.
- <1140> Maren, 1702-f.1762, Galtrup- a. Flade.
- <1138> Mette Cathrine, 1695-e.1763, Galtrup-
- <2003> Ragnhild, Onstad, 1768-, Aurdal-
- <1990> Randi, 1763-, Aurdal-
- <1992> Randi, 1770-, Aurdal-
- <2007> Sophie, Onstad, 1778-e.1802, Aurdal- sst.
- 1978 Thurid, 1758-1801, Leks vold, Ål, Norge- sst.
- OLESEN / OLSEN**
- <1993> Andreas, Morland, 1767-e.1790, Vang-
Luster sogn, Norge
- <2011> Andreas, Onstad, 1786-e.1805, Aurdal- sst.
- 1990 Endre, -e.1779, - Aurdal, Norge
- <1989> Engebret, 1754-, Aurdal, Norge-
- <2004> Helge, Onstad, 1771-e.1803, Aurdal- sst.
- <1490> Jens, 1734-1794, Nannestad- sst.
- <1492> Jørgen, Saxe, 1738-1810, Nannestad- sst.
- 764 Niels, o.1707-e.1779, -Anst.
- <1493> Niels Dorph, 1740-, Nannestad, Norge-
- 2007 Ole, -e.1802, - Aurdal.
- <2319> Ole, 1790-, Aurdal-
- 1204 Ole, Onstad, 1751-1800, Aurdal- sst.
- <2008> Ole, Onstad, 1780-, Aurdal-
- <1491> Samuel, 1735-1787, Nannestad- sst.
- <1142> Sejer, Leth, 1711-1760, Tøving- Galtrup.
- <1141> Søren, Leth, 1706-1761, Tøving- Tømmerby.
- OLIVARIUS**
- 805 Elise Marie Holgersdatter, o.1719-e.1786,
Ørslev-Hyllested, Vester Flakkebjerg.
- OLUFSDATTER**
- <107> Anne, 1622-1687, Borum- Neder Hornbæk.
- <1011> Anne, 1723-e.1772, Kvottrup- Søften
- <1416> Anne, -e.1751, Veng- Tovstrup.
- <1736> Anne Kirstine, -e.1796, Gedding- Herskind.
- 348 Anne Blomme, e.1718, Håland- sst. Norge
- <424> Dorte, -e.1712, Sjelle-
- <398> Ellen, -1760, Borum- Hasle.
- <425> Helle, -1738, Sjelle- Storrिंग.
- <1712> Inger, 1737-e.1760, Terp- sst.
- <609> Inger Maria, Brasen, o.1741-, Sdr. Kirkeby-
- <102> Johanne, -e.1667, Borum- Vorgård, Framlev.
- <426> Johanne Marie, o.1707-e.1735, Sjelle-Lillering.
- <105> Karen, - f.1700, Borum- Herskind.
- <399> Karen, o.1670-1758, Borum- sst.
- <1015> Karen, 1733-, Kvottrup-
- <2083> Karen, o.1763-, Emborg, Ry.-
- <607> Karen Margrete, Brasen, o.1741-, Sønder
Kirkeby, Falster-

OLUFSDATTER fortsat

- 654 Kirsten, o.1750-e.1787, -Mesing.
 <1735> Kirsten, 1752-e.1796, Geding- Søften.
 <103> Maren, -f.1696, Borum- sst.
 <401> Maren, o.1686-1765, Borum- sst.
 <1415> Maren, 1734-1773, Veng-Stilling.
 <1858> Maren, 1751-, Sjelle-
 <397> Margrete, o.1668-1751, Borum-Brendstrup
 1441 Margrete, 1764-e.1802, Nygård- Boes.
 <1733> Margrete, -e.1796, Geding- Lerbjerg.
 <611> Margrete Hedevig, Brasen, o.1747-,
 Sønder Kirkeby, Falster-
 <1418> Marie, 1740-1774, Veng- sst.
 <1994> Randi, 1770-, Vang-, Norge
 373 Sidsel, o.1677-1710, -Lyngby.

OLUFSEN

- 223 Anders, Brasen, 1654-1708, -Galtrup.
 <1014> Christen, 1731-, Kvottrup-
 <1414> Christen, 1732-e.1761, Veng- sst.
 <1739> Christen, -e.1797- Geding-
 <423> Christoffer, o.1673-1753, Sjelle- sst.
 489 Hans, -e.1737, Sorring.
 <608> Hans Christoffer, Brasen, o.1740-, Sønder
 Kirkeby, Falster-
 <400> Jens, o.1683-1721, Borum- sst.
 <17334> Jens, 1749-e.1797, Geding-
 <1860> Jens, 1753-, Sjelle-
 977 Jens, Trige, 1703-1759, Trige- Haldum.
 <106> Jesper, 1618-1695, Borum- sst.
 <439> Jesper, o.1696-1722, Borum- sst.
 <1010> Jesper, 1719-1764, Kvottrup- Geding.
 <610> Mathias Helt, Brasen, o.1745-, Sønder Kirkeby,
 Falster-
 642 Mikkel, 1696-1781, Mesing- Stjær
 <2082> Niels, -1803, Emborg, Ry- Sjælland.
 <1139> Oluf, 1697-o.1743, Tøving- Ejerslev.
 <101> Peder, -1657, Borum- sst.
 <396> Peder, o.1664-1734, Borum- sst.
 <440> Peder, 1699-1754, Borum- sst.
 <1012> Peder, 1726-e.1766, Kvottrup- sst.
 <1417> Peder, 1738-e.1760, Veng- Svejstrup.
 <1737> Peder, 1756-e.1797, Geding-
 <442> Peder, Borum, 1704-1754
 <441> Rasmus, 1700-1745, Borum- sst.
 913 Rasmus, 1700-1745, Borum- sst.
 <1013> Rasmus, 1728-e.1770, Kvottrup- sst.
 <1738> Rasmus, 1759-e.1797, Geding-
 <104> Sejer, -f.1678, Borum- Sjelle.
 <427> Sejer, o.1708-e.1729, Sjelle- sst.
 <1419> Søren, 1745-e.1759, Veng- sst.
 <1740> Søren, 1748-e.1766, Framlev- sst.
 1806 Søren, -e.1770, - Borum.
 108 Søren, Pind, 1609-1671, - Njær, Haurum.

ONSTAD

- <2010> Andrea Olesdatter, 1783-, Aurdal, Norge-
 <2011> Andreas Olsen, 1786-e.1805, Aurdal-, Norge

- <2000> Anne Olesdatter, 1764, Aurdal, Norge-
 <2002> Anne Olesdatter, 1767, Aurdal, Norge-
 <2009> Anne Olesdatter, 1781, Aurdal, Norge-
 <2006> Berte Olesdatter, 1776, Aurdal, Norge-
 <2005> Guri Olesdatter, 1774-e.1801, Aurdal, Norge-
 <2004> Helge Olsen, 1771-e.1803, Aurdal, Norge- sst.
 <2001> Maria Margrethe, Onstad, 1765-e.1790, Aurdal,
 Norge- sst.
 1204 Ole Helgesen, 1727-1772, Aurdal, Norge - sst.
 <2003> Ragnhild Olesdatter, 1768-, Aurdal, Norge-
 <2007> Sophie Olesdatter, 1778-e.1802, Aurdal- sst.
 <2004> Helge Olsen, 1771-e.1803, Aurdal, Norge-
 1204 Ole Olsen 1751-1800, Aurdal- sst. Norge-
 <2008> Ole Olsen, 1780-, Aurdal, Norge-

ORLOF

- 1241 Vilhelm von, -1765, Hillerslev.

OTTESEN

- 887 Peder, -e.1763, -Vadsted.

OVERGÅRD

- <645> Anders Christensen, 1703-1752, Mesing-
 Gram.
 132 Anne Jensdatter, -e.1726, Lillering- Stjær.
 413 Anne Rasmusdatter, o.1684-1742, - Borum.
 124 Peder Pedersen, 1640-1710, - Galten.
 1068 Sejer Rasmussen, -1773, - Pøt mølle.
 <409> Tomas Eriksen, o.1664-1722, Borum- Lillering.

OVESDATTER

- <665> Kirsten, 1715-e.1746, Mesing-

PAY

- 518 Maria Margrete, -1767, -Aurdal, Norge.

PEDERSDATTER

- 6 Anne, - f.1591-, Farre- Århus.
 <121> Anne, 1640-1722, Galten- sst.
 148 Anne, o.1627-1693, Alken- Siim.
 <191> Anne, 1635-1699, Borum- sst.
 <302> Anne, 1710-, Søballe-
 <415> Anne, o.1690-1759, Borum- Panderup.
 491 Anne, -e.1761, Sorring- sst.
 <568> Anne, 21-10-1707-e.1748, Sorring- Kalbygård.
 <685> Anne, 1703-e.1734, Boes- København.
 703 Anne, 1723-1769, Firgårde- sst.
 709 Anne, 1722-1774, Veng- Firgårde
 824 Anne, -1739, Labing- sst.
 <829> Anne, 1711-, Lyngby-
 <833> Anne, 1727-, Lyngby-
 <888> Anne, 1704-e.1763, Borum- Århus.
 <898> Anne, 1690-1775, Tilst- Nør Galten.
 <920> Anne, 1707-, Hår-
 <966> Anne, 1701-e.1766, Borum- Herskind.
 <1038> Anne, 1705-, Kvottrup-,
 <1114> Anne, 1738-e.1742, Neder Hornbæk- sst.
 <1244> Anne, 1725-, Sorring-
 1629 Anne, o.1762-e.1787, Skivholme- sst.
 <1747> Anne, 1764-e.1783, Borum- sst.
 <1805> Anne, 1742-e.1770, Borum. Norring mølle.
 <2278> Anne, 1762-, Skibby-

PEDERSDATTER fortsat

- <469> Anne Balle, -1745, Sandby- Hår.
 <786> Anne Stom, 1701-e.1741, Egtved- Nr. Nebel
 1942 Anna Elisabeth, Malling, -e.1765, -København.
 <1903> Anne Johanne, 1754-e.1763, Gejlund- sst.
 835 Anne Johanne, Fogh, 1722-e.1787,
 Skivholme- sst.
 <1098> Anne Johanne, Fogh, 1722-e.1787,
 Skivholme- sst.
 653 Anne Kirstine, Leth, e.1758, Hørning- Mesing
 1481 Anna Margrete, Højer, -e.1765, -Stavanger
 <2213> Anne Marie, 1765-, Søballe-
 <756> Anneken Saxe, o. 1702-e.1743, Vejle- sst.
 <188> Berete, -e.1696, Borum-
 <444> Bodil, 1708-1761, Tilst- Vejlbj.
 882 Bodil, -1748, Fårup- Grundfør.
 <1511> Bodil Saxe, 1721-1763, Horsens- sst.
 <305> Cathrine, 1718-, Søballe-
 706 Cathrine, 1720-1773, Veng- Nygård.
 <2186> Cathrine, 1788-, Boes-
 312 Dorte, -1744, - Bjedstrup.
 1223 Dorte, 1678-1739, -Dalsgård.
 <1271> Edel, 1758-e.1764, Herskind- sst.
 <1905> Edel, 1759-e.1763, Gejlund- sst.
 <1743> Elisabeth Sofie, 1748-, Borum-
 <184> Ellen, 1640-1712, Borum- sst.
 <902> Ellen, 1704-1794, Borum- sst.
 <678> Else, 1684-1708, Mesing- sst.
 <683> Else, 1697-e.1743, Boes- sst.
 <1628> Else, 1774-e.1789, Yderup- sst.
 <791> Else Christine, Stom, 1712-e.1759, Egtved-
 Anst.
 <170> Else, Munk, 1648-1711, Egtved- Bredsten.
 <41> Gertrud, -f.1607, Randers- sst.
 <1901> Gertrud, 1746-e.1763, Gejlund- sst.
 <1722> Helle, 1746-, Fajstrup-
 <1864> Helle, 1762-, Storrिंग-
 <677> Inger, e.1724 Mesing- Stilling.
 <1721> Inger, 1743-, Fajstrup-
 1230 Inger, Fabich, 1727-1816, Gern- Århus.
 55 Inger Skov, 1617-1687, Randers- sst.
 <938> Johanne, 1736-e.1770, Borum- sst.
 374 Johanne, o.1676-1735, - Lyngby.
 937 Johanne, 1736-e.1770, Borum- sst.
 <1045> Johanne, 1722-e.1772, Kvottrup- Lisbjerg.
 <1392> Johanne, 1750-f.1785, Mesing- Stilling.
 <1884> Johanne, 1739-e.1749, Stjær- sst.
 <827> Johanne Marie, 1705-e.1729, Lyngby- Labing
 <350> Johanne Maria, Saxe, o.1675-, Stavanger- sst.
 <122> Karen, -e.1695, Galten- Skanderborg.
 <186> Karen, -e.1678, Borum- sst.
 <194> Karen, o.1640-1713, Borum- Søften
 <276> Karen, 1699-1768, Galten- sst.
 <300> Karen, 1705-, Søballe-
 524 Karen, -f.1751, -Esbønderup.
 <826> Karen, 1704-e.1741, Lyngby- sst.
 <891> Karen, 1715-1778, Borum- Fårup.
 <918> Karen, 1703-, Hår-
 985 Karen, 1740-e.1770, Borum- Panderup
 1026 Karen, e.1764, Storrिंग.
 <1126> Karen, 1720-1750, Hallendrup- Hadbjerg
 <1390> Karen, 1742-e.1756, Mesing- sst.
 <1547> Karen, 1774-, Anst-
 <1804> Karen, 1740-e.1770, Borum- Panderup.
 <1885> Karen, 1744-e.1749, Stjær- sst.
 <472> Karen, Balle, o.1692-e.1728, Sandby- sst.
 <168> Karen, Munk, o.1643-1696, Egtved- sst.
 <754> Karen, Saxe, -1750, Vejle- sst.
 <790> Karen Stom, 1708-1775, Egtved- sst.
 <182> Kirsten, -1662, Borum- Skibby.
 203 Kirsten, -e.1729, Adslev- sst.
 354 Kirsten, e.1733, - Gamst.
 462 Kirsten, o.1692-1729, Meldgård, Ndr. Hornbæk
 904 Kirsten, -e.1730, - Søften.
 916 Kirsten, -e.1730, - Søften.
 <967> Kirsten, 01-01-1703, Borum,
 <1008> Kirsten, 1739-e.1757, Borum- sst.
 <1113> Kirsten, 1734-e.1742, Neder Hornbæk- sst.
 <1127> Kirsten, 1723-1750, Hallendrup, Rud- sst.
 <1540> Kirsten, 1766-, Anst-
 <1806> Kirsten, 1747-e.1770, Borum- sst.
 <2146> Kirsten, o.1764-, Storrिंग-
 <2215> Kirsten, 1770-, Søballe-
 <2281> Kirsten, 1770-, Skibby-
 <475> Kirsten, Balle, 1703-e.1729, Sandby-
 413 Kirsten, Kå, 1683-1703, Skibby- Borum.
 <169> Kirsten, Munk, -1726, Egtved- Hårslev.
 7 Kirstine, -e.1525, -Sorrिंग.
 <1550> Kirstine, 1781-, Anst-
 <831> Lisbeth, 1721-, Lyngby-
 <175> Lisbeth, Munk, o.1654-1703, Egtved.
 160 Maren, -1687, Alken- Firdgårde
 <183> Maren, -e.1702, Borum- Lyngby.
 217 Maren, 1656-1712, Hinge- Meldgård, Neder
 Hornbæk.
 <274> Maren, 1691-1758, Galten- sst.
 317 Maren, 1702-1778, Stilling- Mesing.
 <414> Maren, o.1688-1754, Borum- Årslev.
 <445> Maren, 1716-e.1754, Tilst- Elev.
 <569> Maren, 1709-e.1746, Kalbygård- Lundgård,
 Skovby.
 <690> Maren, 1706-1738, Firdgårde- Veng.
 <691> Maren, 1708-1762, Firdgårde- sst.
 <828> Maren, 1708-, Lyngby-
 <896> Maren, 1688, Tilst, 1687-1772, Borum- sst.
 932 Maren, -e.1750, - Borum.
 962 Maren 1683- Årslev- sst.†
 <1005> Maren, 1734-e.1757, Borum- sst.
 <1108> Maren, 1723-e.1743, Hornbæk-
 <1039> Maren, 1708-, Kvottrup-
 <1178> Maren, 1731-, Farre-
 <1380> Maren, 1752-e.1756, Mesing- sst.

PEDERSDATTER fortsat

- 1405 Maren, o.1704-1780, Svejstrup- sst.
 <1539> Maren, 1763-, Anst-
 <1679> Maren, 1756-e.1787, Jebbjerg-
 <1688> Maren, 1739-e.1763, Vadsted- Mølgård.
 <1720> Maren, 1740-, Fajstrup-
 <1767> Maren, 1749-, Søften-
 <1802> Maren, -e.1768, Årslev- sst.
 <1900> Maren, 1744-e.1763, Gejlund- sst.
 <2105> Maren, o.1776-e.1787, Stjær-
 1794 Maren, 1760-e.1771, Skibby-
 <2277> Maren, 1760-e.1771, Skibby- Lyngby
 <471> Maren, Balle, -1728, Sandby-Hår.
 <1488> Maren, Høyer, 1728-1813, Myklebust,
 Håland, Norge- sst.
 <901> Margrete, 1701-e.1763, Borum- Fajstrup.
 <470> Margrete, Balle, -1734, Sandby- Hallendrup,
 Rud.
 <1180> Maria, 1737-, Farre-
 553 Marianne, Moldrup, 1713-1747, Vestervig-
 Hillerslev.
 <1474> Mectele, o.1744-1814, Stavanger- sst.
 <879> Mette, 1716-, Hår-
 <887> Mette, 1701-1757, Borum- Vadsted.
 <900> Mette, -1696-e.1767, Borum- Hørslev
 995 Mette, 1731-1758, Geding- Borum
 1002 Mette, 1731-1758, Geding- Borum.
 <1391> Mette, 1747-e.1756, Mesing- sst.
 <1899> Mette, 1742-e.1763, Gejlund- sst.
 <2291> Mette, -o.1772, -Herskind
 <1626> Mette Johanne, 1765-e.1786, Yderup- Lyngby.
 <1265> Mette Marie, 1735-e.1756, Lundgård, Skovby -
 sst.
 <171> Mette, Munk, Egtved- Guldager.
 <416> Sidsel, 1693-1775, Borum- Panderup.
 <832> Sidsel, 1724-, Lyngby-
 <1687> Sidsel, -e.1763, Vadsted- Gern.
 <2293> Sidsel, o.1781-, Herskind-
 <1840> Sidsel Kirstine, 1777-, Essendrup-
 <2216> Sidsel Marie, 1772-, Søballe-
 <473> Sidsel, Balle, 1698-1735, Sandby- Hår.
 <1478> Susanne Sofie, Saxe, o.1749-e.1800,
 Stavanger- Kragerø, Norge.
PEDERSEN
 355 Albrecht, -1752, - Store Anst.
 56 Anders, o.1551-1631, Borum- sst.
 <275> Anders, o.1696-1757, Galten- sst.
 <574> Anders, 1727-1763, Kalbygård- sst.
 <684> Anders, 1700-1743, Boes- Svejstrup.
 866 Anders, 1695-1777, Nør Galten- sst.
 <1046> Anders, 1726-, Kvottrup-
 <1245> Anders, 1729- e.1749, Sorring-
 <1542> Anders, 1773-, Anst-
 1742 Anders, e.1764, Storning-
 <1766> Anders, 1748-, Søften-
 <2292> Anders, o.1779-, Herskind-
 <187> Anders, Borum, -e.1696, Borum- København.
 340 Anders, Dyhr, -1711, -Tulstrup.
 <1424> Anders, Dyhr, o.1715-, Tulstrup.
 <789> Anker, Stom, 1705-1778, Egtved- København.
 <572> Berend, 1723-, Kalbygård-
 827 Christen, -e.1729, -Labing.
 <897> Christen, -e.1763, Tilst- Brendstrup.
 1127 Christen, -e.1750, -Hallendrup, Rud
 <1834> Christen, 1752-e.1764, Kvottrup- sst.
 <889> Christen, Fogh, 1705-1746, Borum- sst.
 115 Christoffer, Bagge, o.1580-1665, Ribe-
 Skanderborg.
 <1425> Christoffer, Dyhr, -o.1717, - Tulstrup
 <1480> Christoffer, (Saxe), o.1752-, Stavanger.
 <922> Clemend, 1711-e.1769, Hår- sst.
 <1800> Daniel, 1734-1810, Årslev- sst.
 <1040> Envold, 1711-1764, Kvottrup- sst.
 <196> Erik, o.1646-1703, Borum- sst.
 <1006> Erik, 1736-e.1792, Borum- sst.
 <1775> Erik, 1712-, Lillering-
 <2184> Erik, 1780-e.1790, Boes-
 1387 Ernst, o.1669-e.1800, - Råhøjgård, Ry.
 <349> Frederik, Saxe, o.1669-1746, Stavanger- sst.
 <1479> Gerhard, (Saxe), o.1750-, Stavanger-
 <306> Hans, o.1743-1741, Søballe.
 <1543> Hans, 1775-, Anst-
 <784> Hans, Stom, 1699-1742, Egtved- Sønderup.
 <2233> Henrik, Saxe, 1782-, København-
 <575> Herlov, 1730-, Kalbygård-
 <1544> Iver, 1778-, Anst-
 <173> Iver, Munk, -1674, Egtved- sst.
 <446> Jacob, 1722-1766, Tilst- sst.
 <1426> Jacob, Dyhr, o.1719, Tulstrup-
 114 Jens, -e.1670, - Haderslev
 <192> Jens, o.1635-1699, Borum- sst.
 397 Jens, Balle, -1728, - Tilst.
 247 Jens, 1698-1701-, Årup, Tamdrup.
 332 Jens, Dramelstrup- Firgårde.
 <1176> Jens, 1725-, Farre-
 1258 Jens, -e.1789, -Galten.
 1410 Jens, o.1701-1778, Svejstrup- sst.
 <1665> Jens, 1753-e.1772, Nør Galten- sst.
 <1749> Jens, 1770-e.1788, Borum- sst.
 <1765> Jens, 1746-, Søften-
 <1768> Jens, 1753-, Søften-
 <2196> Jens, 1790-, Boes
 <1807> Jens, Borum, 1748-e.1789, Borum- sst.
 <1427> Jens, Dyhr, o.1722-e.1737, Tulstrup- sst.
 <1100> Jens, Fogh, -1774, Skivholme- sst.
 1404 Jens, Gammelgård, 1710-1786, Gammelgård,
 Storning- Nør Vissing
 216 Jens, Hinge, o.1642-e.1700, Hinge- Skivholme.
 449 Jens, Keldsen, o.1702-1731, Låsby- sst.
 449 Jens, Keldsen, e.1740, Galten- Låsby.
 <824> Jens, Kirkegård, 1701-e.1739, Lyngby- Labing.
 <172> Jens, Munk, o.1649-1693, Egtved- Slagelse.

PEDERSEN fortsat

- 544 Jens, Nørholm, 1672-1738, Nørholm-Gødvad.
 <164> Jens, Saxe, o. 1627-1669, Kolding- sst.
 <348> Jens, Saxe, o. 1666-1692, Stavanger- Håland.
 <787> Jens, Storm, 1702-1768, Egtved- Højen.
 <198> Jesper, o. 1650-1711, Borum- sst.
 481 Jesper, o. 1640-1715, Sorring- Oustrupgård.
 <443> Jesper, 1706-, Tilst-
 549 Jesper, o. 1640-1715, Sorring- Oustrupgård.
 <1080> Jesper, Borum, 1742-1798, Borum- Randers.
 2012 Jochum, Liime, 1696-1760, Farregård- Hinge.
 <304> Just, 1716-, Søballe-
 <1177> Jørgen, 1727-, Farre-
 <1179> Jørgen, 1734-, Farre-
 254 Jørgen, Hegelund, o. 1671-1741, -
 Brøndbyvester.
 <123> Laurits, -f 1695, Galten- sst.
 <195> Laurits, o. 1645-1728, Borum- sst.
 <303> Laurits, 1712-, Søballe-
 <936> Laurs, 1730-, Borum-
 <1545> Laurits, 1771-, Anst-
 <1627> Laurits, 1767-1789, Yderup- sst.
 <1839> Laurits, 1773-, Essendrup-
 1906 Laurits, -e.1774, - Skjød.
 380 Laurits Hinge, o. 1648-1716, - Nør Galten.
 380 Mads, -e.1716, - Nør Galten
 997 Mads, -e.1743, -Borum
 895 Mads, Smed, 1725-1801, - Borum.
 91 Matias, -e.1610, Randers- sst.
 <391> Mikkel, 1708-, Søballe-
 <1551> Mikkel, 1784-, Anst-
 <1717> Mikkel, 1731-1762, Fajstrup- sst.
 <1801> Mikkel, 1737-e.1766, Årslev- Geding.
 363 Mikkel, Dorcheus, o. 1672-1749, Fredericia-
 Vinding.
 786 Mikkel, Engel, 1676-1741, København- Nørre
 Nebel.
 1229 Mikkel, Åbo, 1718-1755, Vellev- Gødvad.
 <77> Morten, -1667, - Søballe.
 <208> Morten, -e.1763, - Herskind.
 <937> Morten, 1733-, Borum-
 <185> Niels, 1642-1708, Borum- Lyngby.
 274 Niels, 1697-1763, - Galten.
 415 Niels, -1729, - Panderup.
 665 Niels, -1746, - Mesing
 667 Niels, 1696-1759, Mesing- Stilling.
 <680> Niels, 1696-1759, Mesing- Stilling.
 <923> Niels, 1713-e.1749, Hår-
 991 Niels, -e.1753, - Bygballe.
 <1003> Niels, 1730-e.1798, Borum- sst.
 <1393> Niels, 1752-, Mesing-
 <1746> Niels, 1762-e.1783, Borum- sst.
 <1799> Niels, 1732-e.1768, Årslev- Geding.
 <1803> Niels, 1738-1791, Borum- Framlev.
 1824 Niels, -e.1759, - Haldum
 <1832> Niels, 1747-, Kvottrup-
 <1902> Niels, 1749 -e.1763, Gejlund- sst.
 <2218> Niels, 1767-, Søballe-
 <490> Niels, Dyhr, 1695-, Sorring-
 <457> Niels, Fogh, o. 1667-1733, Skivholme- Fajstrup.
 <890> Niels, Fogh, 1711-1767, Borum- sst.
 <1101> Niels, Fogh, o. 1744-e.1787, Skivholme- sst.
 1630 Niels, Fogh, o. 1744-e.1787, Skivholme- sst.
 845 Niels, Ladefoged, 1699-1754, Haurum-
 Sandby.
 1125 Niels, Ladefoged, 1699-1754, Haurum-
 Sandby.
 848 Niels, Møller, 1693-1764, -Værum mølle
 53 Oluf, -f.1650, Borum- sst.
 <193> Oluf, o. 1640-1692, Borum- sst.
 <207> Oluf, -e.1663, - Herskind- sst.
 471 Oluf, -e.1728, - Hår.
 568 Oluf, 1706-1747, Kalbygård- sst.
 <899> Oluf, 1693-e.1763, Tilst- Terp, Skivholme.
 <2185> Oluf, 1786-, Boes-
 <1686> Oluf, -e-1763, Vadsted- Sjelle.
 <1851> Oluf, 1763-e.1772, Søften-
 <1246> Oluf, 1733-, Sorring-
 <190> Peder, -e.1661, Borum- sst.
 <197> Peder, -1696, Borum- sst.
 <277> Peder, 1712-, Galten-
 <679> Peder, 1691-e.1705, Mesing-
 <692> Peder, 1711-1735, Firgårde- sst.
 <722> Peder, o.1704-, Stavanger-
 762 Peder, -e.1787, - V. Gesten.
 880 Peder, -f.1787, - Jebjerg.
 <1004> Peder, 1732-e.1757, Borum- sst.
 1011 Peder, -1772, - Søften.
 1032 Peder, -e.1731, Harlevholm- Mesing.
 <1042> Peder, 1716-, Kvottrup-
 <1047> Peder, 1728-, Kvottrup-
 1413 Peder, 1727-1765, Gammelgård- Storrिंग.
 <2143> Peder, o.1762-, Storrिंग-
 <1266> Peder, 1743-e.1756, Lundgård, Skovby- sst.
 <1625> Peder, 1759-e.1789, Yderup- sst.
 <1718> Peder, 1734-, Fajstrup-
 <1719> Peder, 1737-, Fajstrup-
 <1744> Peder, 1751-, Borum-
 <1748> Peder, 1767-e.1783, Borum- sst.
 <1849> Peder, 1758-e.1772, Søften-
 <2145> Peder, 1762-, Storrिंग-
 <2279> Peder, 1765-, Skibby-
 <189> Peder, Bording, -e.1688, Borum-Tryggevælde/
 København.
 <1099> Peder Fogh, -1781, Skivholme- sst.
 <830> Peder, Kirkegård, 1715-1789, Lyngby-Yderup.
 913 Peder, Kvolbæk, 1712-1781, - Borum.
 <1107> Peder, Meldgård, 1719-e.1742, Neder
 Hornbæk- sst.
 124 Peder, Overgård, 1640-1710, - Galten.
 <163> Peder, Saxe, e.1622-1690, Kolding- Stavanger.
 992 Peder, Molbo, 1741-e.1771, Essendrup- sst.

PEDERSEN fortsat

- <347> Peder, Saxe, o.1660-1740, Stavanger- sst.
 <723> Peder, Saxe, o.1708-1755, Stavanger
 <753> Peder, Saxe, -1722, Vejle-Horsens.
 325 Poul, o.1674-1734, Mesing- sst.
 975 Poul, e.1763, Elev- Kankbøl.
 <1041> Poul, 1713-, Kvottrup-
 <1394> Poul, 1755-e.1756, Mesing- sst.
 159 Rasmus, o.1666-1732, Mesing- Nør Vissing.
 280 Rasmus, o.1683-1762, Sdr. Galten.
 620 Rasmus, -e.1728, Låsby- sst.
 <903> Rasmus, 1707-1773, Borum- sst.
 <1002> Rasmus, 1728-1760, Borum- sst.
 <1270> Rasmus, 1756-e.1763, Herskind- sst.
 1401 Rasmus, 1743-1812, Svejstrup- sst.
 <1745> Rasmus, 1759-e.1783, Borum- Hørslevgård.
 <1808> Rasmus, 1754-e.1774, Borum- sst.
 <2280> Rasmus, 1768-, Skibby-
 <468> Rasmus, Balle, o.1680-1741, Sandby- sst.
 846 Rasmus Brunt, 1722-e.1770, Tinning- sst.
 1731 Rasmus Brunt, 1722-e.1770, Tinning- sst.
 401 Rasmus, Fregerslev, 1702-1765, Borum- sst.
 <1541> Sejer, 1770-, Anst-
 <878> Simon Årslev, 1713-e.1763, Hår- Folby
 264 Søren, -f.1705, Låsby- sst.
 <206> Søren, -e.1663, Herskind- sst.
 445 Søren, -e.1761, - Elev.
 <476> Søren, 1707-f.1728, Sandby-
 <1009> Søren, 1744-e.1775, Borum- sst.
 <1112> Søren, 1731-e.1742, Neder Hornbæk- sst.
 <1477> Søren (Saxe), o.1747-, Stavanger-
 <1798> Søren, 1730-e.1768, Årslev- Geding
 <1833> Søren, 1750-e.1783, Kvottrup- Mundelstrup.
 <1904> Søren, 12-12-1756 -e.1763, Gejlund- sst.
 <491> Søren, Dyhr, 1697-1767, Sorring- sst.
 1675 Søren, Ginnerup-, Nør Galten.
 <346> Søren, Saxe, o.1655-1711, Stavanger- Khvvn.
 <751> Søren, Saxe, -1735, Vejle-Horsens.
 <785> Søren, Storm, 1700-1735, Egtved- Svendborg.
 425 Tomas, o.1687-1763, - Storing.
 912 Tomas, o.1687-1763, - Storing.

PEHN

- 1115 Søren, e.1751, -Neder Hornbæk.

PELSEN

- <1168> Christen Nielsen, 1741-, Sabro-
 234 Jens Nielsen, o.1653-1701, Sabro- sst.
 <498> Jørgen Jensen, 1694-1756, Sabro- Voldby.
 <493> Karen Jensdatter,1689-e.1725, Sabro- sst.
 <495> Niels Jensen,1687-e.1743, Sabro- sst.
 837 Rasmus Sørensen,1695-1747, Borum- sst.
 895 Niels Christensen,1709-1752, Borum- sst.
 <1170> Søren Nielsen, 1743-, Sabro-

PIND

- 108 Søren, Olufsen, 1609-1671,- Njær, Haurum.
 <223> Anne Sørensdatter, Njær, Haurum- Galtrup.
 <224> Erik Sørensen, 1667-, Njær, Haurum,- Linå.

- <219> Maren Sørensen, o.1639-1710, Njær, Haurum-
 Oustrupgård.

- <220> Oluf Sørensen, o. 1644- f. 1695, Njær, Haurum
 - Katstrup.

- <479> Søren Sørensen, -e.1675, Oustrupgård-
POULSDATTER

- 432 Else, o.1683-1747,- Kvottrup.

- 437 Anne, o.1721-1760, Hjortshøj- Røde mølle,
 Lisbjerg.

- <1867> Anne, 1743-, Mesing-

- 637 Johanne, 1710-1740, Mesing- Hemstok.

- <666> Johanne, 1710-1740, Mesing- Hemstok.

- 1003 Karen, 1735-e.1779, Lading- Borum.

- <667> Kirsten, 1712-e.1762, Mesing- Stilling.

- 680 Kirsten, 1712-e.1762, Mesing- Stilling.

- 1025 Kirsten, e.1756-f.1787, -Sjelle.

- 429 Maren, o.1676-1736, - Mesing.

- 487 Maren, -1741, -Sorring.

- <1196> Maren, 1726-e.1738, Randers- sst.

- <2297> Maren, -1786, Sjelle-

- <2295> Marie Kirstine, 1781-, Sjelle-

- <2301> Maren, 1786-, Sjelle-

- <2300> Mette, 1784-, Sjelle-

POULSEN

- <1194> Anders, Bay, 1717-1761, Randers- sst.

- 252 Anders, Stangebye, -1705, Nøterø, - Tønsberg

- 1140 Christen, -e.1744, (Galtrup)- a.Flade.

- <1195> Christen, 1719-1753, Randers- sst.

- <1865> Christen, 1738-e.1738, Mesing- sst.

- <2294> Jacob Krogstrup, 1779-, Sjelle-

- 1955 Jens, Kjeldgård, - Lødderup.

- <2299> Jens, 1791-, Sjelle-

- <670> Mads, 1724-1756, Mesing- sst.

- 161 Niels, o.1624-1697, Mesing- Firingårde.

- <2298> Niels, 1789-, Sjelle-

- 12 Niels, Børialsen, f.1545-e.1580, Spettrup- sst.

- <668> Peder, 1716-1773, Mesing- sst.

- 982 Peder, -e.1776, Elev-Hjortshøj.

- 146 Rasmus, -1725, -Veng.

- <2300> Rasmus, 1795-, Sjelle-

- <1866> Sejer, 1740-1764, Mesing- sst.

- 981 Søren, 1714-1765, Hjortshøj- sst.

- <1192> Søren, 1713-f.1753, Randers- sst.

PULZ

- 1234 Jytte Rebekka, 1742-1820,

QUALE

- 1199 Ole Engelbretsen, Vang- Aurdal, Norge.

RASMUSDATTER

- 210 Anne, 1665-e.1730, Fregerslev- Borum.

- 212 Anne, o.1676-1701, True- Borum.

- 308 Anne, Vester mølle i Fruering- Svejstrup.

- 405 Anne, o.1674-1714, - Søften.

- 413 Anne, o.1776-1701, True- Borum.

- 435 Anne, -e.1750, - Herskind.

- 566 Anne, 1726-e.1778, Mesing- Galten.

- <617> Anne, o.1753-, Gram-

RASMUSDATTER fortsat

- 653 Anne, -1756, - Mesing.
 684 Anne, o.1704-1777, Svejstrup- sst.
 <717> Anne, 1706-, Veng-
 <846> Anne, 1725-1752, Lading-Tinning.
 <934> Anne, -e.1770, - Årslev.
 <1048> Anne, 1694-, Elsted -
 1062 Anne, -e.1760, -Herskind.
 1101 Anne, 1746-e.1772, Borum- Skivholme.
 <1119> Anne, 1723-e.1759, Sandby- sst.
 <1634> Anne, 1746-e.1772, Borum- Skivholme.
 1801 Anne, 1729-1809, Mesing- Framlev.
 <1964> Anne, 1769-, Sorring-
 <1074> Anne Kirstine, 1734-e.1744, Borum- sst.
 1309 Anne Marie, -e.1797, -Nygård.
 1334 Anne Marie, 1746-o.1770, Hårby
 413 Anne, Overgård, o.1684-1742,- Borum.
 <915> Berete, 1728-e.1788, Borum- sst.
 983 Berete, 1728-e.1788, Borum- sst.
 <589> Birgitte, 1726-1796, Galten- sst.
 <1726> Birte, 1741-, Borum-
 <781> Cathrine, Egtved, o.1705-, Vejle-
 843 Cathrine Elisabeth, e.1777, Skivholme- sst.
 538 Charlotte, Bang, 1725-1802, Lumby- -Roskilde.
 <1963> Edel, 1767-, Sorring-
 <587> Ellen, 1721-1748, Galten- Låsby.
 <689> Else, 1701-1759, Firgårde- Veng.
 899 Gertrud, 1697-1760, Lillering- Terp, Skivholme.
 <46> Inger, -e.1620, Sorring- Gern.
 <780> Ingeborg Rasmusdatter, o.1704, Vejle-
 1006 Inger, 1738-e.1801, Borum- sst.
 <1724> Inger, 1736-, Borum -
 158 Johanne, o.1630-1702, -Vester mølle, Fruering
 710 Johanne, -1762, -Virring.
 <1648> Johanne, 1731-e.1739, Værum- sst.
 <279> Karen, -e.1758, Javngyde- Tørring.
 462 Karen, o.1708-1740, Helstrup- Ndr. Hornbæk.
 <711> Karen, 1698-, Veng-
 1302 Karen, -e.1795, - Fiskerhusene, Ry.
 <1118> Karen, 1714-e.1746, Sandby-
 <49> Kirsten, -e.1625, Sorring- Smidstrup.
 267 Kirsten, -e.1667, - Sorring.
 <686> Kirsten, 1692-e.1735, Firgårde- Nør Vissing.
 <714> Kirsten, 1702-, Veng-
 <1237> Kirsten, 1707-, Tovstrup.
 <1296> Kirsten, 1721-, Svejstrup-
 <1646> Kirsten, 1749-, Tinning-
 1778 Kirsten, -e.1755, - Lillering.
 <1843> Kirsten, 07-10-1753, Borum.
 <2301> Kirsten, o.1765-, Skovby-
 957 Kirsten Marie, -e.1747, - Labing.
 <47> Lisbeth, e.1620, Sorring- Lillering.
 192 Maren, o.1668-1703, - Borum.
 198 Maren, 1665-1735, Fregerslev- Borum.
 430 Maren, -e.1747, - Herskind.
 446 Maren, -e.1766, - Tilst.
 <615> Maren, o.1749-, Gram-
 <716> Maren, 1704-, Veng-
 <841> Maren, 1711-e.1735, Lading- Skjoldelev.
 961 Maren, 1729-e.1752, Hørslevboel- sst.
 973 Maren, 1730-1782, - Møllerupgård.
 1013 Maren, -1770, - Kvottrup.
 <1297> Maren, 1724-e.1763, Svejstrup- Ormslev.
 <1723> Maren, 1734-, Borum-
 <1854> Maren, 1770-, Kvottrup-
 <1075> Margrete, 1737-e.1744, Borum- sst.
 <1645> Margrete, 1748-, Tinning-
 <2273> Marianne, 1769-e.1770, Tinning- sst.
 1036 Mette, -e.1756, Herskind- sst.
 <845> Sidsel, 17223-1750, Lading- Sandby.
 <935> Sidsel, e.1770, - Årslev.
 <2275> Øllegård, 1770-e.1770, Tinning- sst.
 88 (fornavn ukendt) -e.1654, Kalbygård-
 Bjedstrup.

RASMUSSEN

- <37> Anders, -f.1632, Vengegård- sst.
 <43> Anders, -f. 1669, Sorring- sst.
 568 Anders, -e.1748, Skovsrod- Kalbygård.
 <44> Christen, e.1642, Sorring- Davding.
 110 Christen, -e.1671, Sandby- Tulstrup.
 118 Christen, -1669, - Sorring.
 1035 Christen, -1763, - Herskind.
 1126 Christen, -e.1746, - Hadbjerg.
 1361 Christen, e-1788, - Tørring.
 908 Christen, Balle, -e.1750, - Geding.
 <843> Christen, Kirkemand, 1716-e.1767, Lading- sst.
 <1298> Christoffer, 1728-1786, Svejstrup-
 Skanderborg.
 1378 Daniel, 1741-e.1751, Mesing- sst.
 <779> Frands, Svane, -1758, Vejle- sst.
 <591> Herlov, 1732-, Galten-
 638 Jacob, 1706-1761, Hemstok
 <712> Jacob, 1699-, Veng-
 <718> Jacob, 1708-, Veng-
 <45> Jens, e.1642, Sorring- Hjelmstrup.
 154 Jens, -Skanderborg.
 182 Jens, -f.1694, - Skibby.
 213 Jens, -1716, - Låsby.
 <588> Jens, 1723-e.1753, Galten- sst.
 686 Jens, -e.1735, - Nør Vissing.
 <720> Jens, 1710-1763, Nør Vissing- sst.
 <1238> Jens, 1710-, Tovstrup-
 1413 Jens, -e.1765, Stjær- Størring.
 <1649> Jens, 1733-e.1639, Værum- sst.
 <2124> Jens, 1776-, Stilling-
 379 Jens, Grim, -1710, - Værum.
 276 Jens, Munk, -1741, - Galten.
 <1844> Jesper, 1755-, Borum-
 <932> Jochum, -e.1770, - Borum.
 <616> Just, o.1751-, Gram-
 1805 Jørgen, -e,1764, - Norring mølle.
 <590> Knud, 1729-e.1787, Galten- Rode, Skørring.

RASMUSSEN fortsat

- <592> Knud, 1735-, Galtten-
 <1351> Knud, 1748-, Stjær-
 1400 Knud, o.1728-f.1772, Firgårde- Svejstrup.
 1438 Knud, o.1728-f.1772, Firgårde- Svejstrup.
 <1239> Laurits, 1714-, Tovstrup-
 120 Laurits, -1669, - Sorring.
 138 Laurits, -e.1715, - Stilling.
 76 Mikkel, -f.1691, - Stilling.
 1732 Mikkel, -1802, - Tinning.
 <687> Niels, 1695-1733, Firgårde- Dallerup.
 <1049> Niels, 1697-, Elsted -
 <1633> Niels, 1743-e.1752, Borum- sst.
 <48> Niels, Bonde, -1671, - Sorring.
 <844> Niels, Kirkemand, 1719-1777, Lading-
 Skivholme.
 <1853> Oluf, 1767-, Kvottrup -
 <1097> Ove Otte, Faber, 1755-e.1760, Ruerne,
 Ravnholt-
 <328> Peder, 1697-1733, Nør Vissing- sst.
 335 Peder, o.1646-1723, Mesing- sst.
 <586> Peder, Galtten, 1718-f.1763, Galtten- Herskind.
 <593> Peder, 1738-, Sdr. Galtten-
 1404 Peder, 1697-1733, Nør Vissing- sst.
 <1050> Peder, 1698-, Elsted -
 1404 Peder, 1697-1733, Nør Vissing- sst.
 <1845> Peder, 1756-, Borum-
 <2123> Peder, 1773-, Stilling-
 2342 Peder, -e.1792, -Mausing mølle.
 1788 Peder, Dørup, 1716-1771, Dørup- Skibby,
 Harlev.
 335 Peder, lille, 1646-1723, Mesing- sst.
 218 Peder, Balle, -1724, Sandby i Haldum- sst.
 1787 Peder, Dørup, o.1716-1771, Dørup- Skibby,
 <586> Peder, Galtten, 1718-f.1763, Galtten- Herskind.
 902 Peder, Javngyde, -e.1763, -Borum.
 1300 Poul, o.1714-e.1737, Ry- sst.
 36 Rasmus, -e.1632, - Veng.
 <278> Rasmus, 1718-1773, Javngyde- Tulstrup.
 <933> Rasmus, -e.1770, - Yderup
 <1647> Rasmus, 1751-, Tinning-
 <1852> Rasmus, 1760-, Kvottrup-
 <2062> Rasmus, o.1779-, Mesing-
 407 Rasmus, Nårup, o.1661-1740,- Yderup.
 <1299> Rasmus, Svejstrup, o.1730-1788, Svejstrup-
 Mesing.
 690 Rasmus, Vitved, -1756, Vitved- Veng.
 579 Simon, -e.1735 -Låsby.
 1068 Sejer, Overgård, -1773, - Pøt mølle.
 344 Søren, - e. 1710, - Vurring.
 <688> Søren, 1699-1768, Firgårde- sst.
 695 Søren, 1699-1768, Firgårde- sst.
 <985> Søren, 1732-1777, Panderup- sst.
 1734 Søren, -e.1796, - Lerbjerg.
 1735 Søren, -e.1796, - Søften.
 1804 Søren, 1732-1777, Panderup- sst.

- <778> Søren, Egtved, o.1694-1735, Vejle- sst.
 850 Søren, Gammel, e.1739, - Værum.
 587 Søren, 1705-1744, - Låsby.
 <594> Søren, 1740-, Galtten-
 1257 Tomas, -e.1774, - Flensted.
 433 Tyge, -1744, Søby- Århus.
 954 Villum, 1724-e.1752, Hørslevboel- Labing.
RAUNSO
 171 Lambert Sørensen, -1674, - Guldager.
RAVN
 1125 Jørgen Sørensen, -e.1755, - Sandby.
REIMER
 733 Ingeborg, Lindal, 1718-1763, Håland-
 Avaldnes.
REMMER
 499 Peder Jensen, e.1737. - Farre.
REUTZ
 1509 Magnus, 1735-1768, - Stavanger.
RIBER
 <100> Niels Lauritsen, -1675, Smidstrup- sst.
RINDELEV
 <546> Christoffer Ebbesen, -e.1708, Rindelevgård-
 260 Ebbe Jensen, -e.1672, Rindelevgård- Skovby.
RIISE
 1232 Jacob Mathiasen, 1719-1775, Nimtofte- sst.
RODSTEN
 778 Maren Jespersdatter, -1735, - Vejle.
RØTTERUD
 1492 Siri Christiansdatter, -e.1788, - Nannestad
SALMANDSEN
 1308 Morten, o.1719-f.1801, - Emborg.
SAMUELSEN
 601 Frederik, Jahn. 1703-1785, Slagelse-Rynkeby.
SAXE
 <728> Anna Blomme Jensdatter, Håland, Norge.
 <731> Anna Christine Jensdatter, o.1703-1778,
 Håland, Norge- sst.
 <756> Anneken Pedersdatter, o.11702-e.1743, Vejle.
 <1511> Bodil Pedersdatter, 1721-1763, Horsens- sst.
 <755> Frederik Pedersen, -1738, Vejle- sst.
 <349> Frederik Pedersen, o.1669-1746, Stavanger-
 <1518> Hans Christian Frederik, 1734-, Vejle-
 <734> Hans Jensen, o.1713-1755, Håland- Stavanger.
 <725> Helvig Jensdatter, o.1694-1762, Håland- sst.
 <2233> Henrik Pedersen, 1782-, København-
 <733> Jens Jensen, o.1707-1763, Håland- Avaldsnes.
 <164> Jens Pedersen, o.1627-1669, Kolding- sst.
 <348> Jens Pedersen, o.1666-1692, Stavanger-
 Håland, Norge.
 <1496> Jens Jensen, 1742-1812, Håland- Audnedal.
 <2231> Jens Jensen, 1802-, Valle
 <1481> Jens, Lindal, 1723-1796, Håland- Mykle bust.
 <350> Johanna Maria Pedersdatter, o.1675-,
 Stavanger- sst.
 <1506> Johanna Dorthea Sørensdatter, -f.1776,
 Bergen- Amsterdam

SAXE fortsat

- <1492> Jørgen Olesen, 1738-1810, Nannestad- sst.
 <739> Lisbeth Frederiksdatter, o.1700-1751, Stavanger
 <741> Laurits Frederiksen, o.1702- Stavanger-
 <754> Karen Pedersdatter, -1750. Vejle- sst.
 <1517> Maren Frederiksdatter, 1733-, Vejle-
 <351> Maren Jensdatter, 1661-1731, Kolding- Vejle.
 <726> Maren Jensdatter, 1696-1752, Håland-
 Avaldsnes, Norge
 <737> Marie Lisbeth Frederiksdatter, o.1697-,
 Stavanger-
 <732> Ole Jensen, o.1715-1785, Håland- Nannestad,
 Norge.
 <727> Peder Jensen, -o.1695, -Håland, Norge
 <163> Peder Pedersen, e.1622-1690. Kolding-
 Stavanger.
 <347> Peder Pedersen, o.1660-1740, Stavanger- sst.
 <738> Peder Frederiksen, o.1698-, Stavanger-
 <723> Peder Pedersen, o.1708-1755, Stavanger
 <753> Peder Pedersen, -1722, Vejle-Horsens.
 <2232> Peder Laurentius, 1804-, Valle-Norge
 <1498> Peder, 1746-1816, Håland, Norge- København.
 <736> Søren, Jensen, o.1718-1776, Håland- Bergen.
 <346> Søren Pedersen, o.1655-1711, Stavanger-
 København.
 <751> Søren Pedersen, -1735, Vejle-Horsens.
 <1478> Susanne Sofie Pedersdatter, o.1749-1835,
 Stavanger- Kragerø, Norge.

SAXESEN

- <90> Peder, o.1597-1640, Randers- Kolding.

SCHANDORFF

- 1609 Peter, 1750-1785, Linå- Tyrsted.
 <2270> Jacob Michael, 1786-, Tyrsted-

SCHMIDT (Smidt)

- 2015 Cynde, -1773, - Klode mølle.
 <2323> Johannes Cyndesen, 1762-, Klode mølle,
 Engesvang-
 1509 Laurits, e.1773, - Stavanger.
 <2222> Michael Wamberg, 1776-, Kragerø- Norge

- 347 Mectele Sofia, o.1780-1751. Bergen-
 Stavanger, N

SCHWARTS

- 792 Frederik Jørgensen, -1754, - Vejle.

SEEHUS

- <1484> Anna Blomme Mortensdatter, o.1723-1792,
 Stavanger- Askvoll, Fjordane, Norge.
 <749> Didrikke Jansdatter, Stavanger-
 350 Jan Jansen, -1732, Stavanger- sst.
 <1486> Jan, Stavanger-
 <1485> Jens, Stavanger-
 <745> Johan Conrad, Stavanger-
 <747> Maren Elisabeth Jansdatter, o.1708-1763,
 Stavanger- sst., Norge
 726 Morten Jansen, -f.1740-, Bergen- Stavanger,
 Norge.

- <746> Morten Jansen, -f.1740-, Bergen- Stavanger,
 <747> Sofie Amalie Jansdatter, Stavanger-
 <750> Peder Hübert Jansen, Stavanger-

SEJERS

- 2 Margrete, -f. 1525, -Farre.

SEJERSDATTER

- <757> Anna, 1728-1796, Roved- sst.
 <204> Anne, -e.1678, -Sjelle.
 <1919> Anne, - 1773, (Pøt mølle)
 <1920> Anne, - 1773, (Pøt mølle)
 <1946> Anne Marie, 1734-, Galtrup-
 <1952> Caritas Elisabeth, 1749- Galtrup-
 <241> Cathrine, 1672-f.1700, Hvirring- Randers
 <10> Inger, -e.1539, Farre- Kragelund.
 <201> Johanne, -1689, Sjelle- Adsløv.
 <758> Johanne, 1729-1781, Roved- Vester Gesten.
 <1031> Johanne, 1710-e.1742, Mesing- Fastrup.
 <53> Karen, - f.1667, Oustrupgård- Borum.
 <205> Karen, -1678, Sjelle- sst.
 <1948> Karen, Leth, 1737-, Galtrup-
 <9> Kirsten, -e.1575, Farre- sst.
 <762> Lisbeth, 1737-, Anst-Gesten
 <167> Maren, o.1674 -f.1720,- Glibstrup.
 <202> Maren, -1693, Sjelle- sst.
 633 Maren, -f.1780, Herskind- Nør Vissing-
 <763> Maren, 1744-e.1784, Anst- Vester Gesten.
 <1032> Maren, -e.1742, Mesing-
 <1035> Maren, -1779, Herskind- Sdr. Galten.
 <1917> Marie, - 1773, (Pøt mølle)
 <1918> Maren, - 1773, (Pøt mølle)

SEJERSEN

- <165> Anders, -1723 Glibstrup- Roved
 <199> Anders, - f.1685, Sjelle- Låsby.
 <760> Anders, 1734, Roved,
 <1036> Anders, 1728-e.1767, Herskind- sst.
 1070 Anders, 1728-e.1767, Herskind- sst.
 <55> Anders, Bonde, -1651, Oustrupgård- Enslev.
 <242> Anders Bondo, 1673-e.1694, Hvirring-
 Ny Haderslev.
 <1949> Dines, 1741-, Galtrup.
 <54> Erik, -1637, Oustrupgård- Vadsted
 <759> Iver, 1732-, Roved-
 <6> Jens, -f.1545, Farre- sst.
 <8> Iver, -1529, Farre- Sorring.
 <166> Jens, a.o. 1675-nævnt 1719, Glibstrup-
 Ammitsbøl.
 <203> Jens, - f.1695, Sjelle- sst.
 <7> Laurits, -1555, Farre- Sorring.
 <42> Laurits, -e.1600, Sorring- Voldby.
 <1951> Niels, 1747-, Galtrup-
 <239> Niels, Bondo, 1670-, Hvirring-
 <1947> Ole, 1735-, Galtrup-
 <200> Oluf, Christoffersen, o.1638-1708, Sjelle- sst.
 <1033> Poul, 1715-1743, Mesing- sst.
 <1951> Rudbek Humble, 1744-, Galtrup-
 <1953> Peder, Leth, 1752-, Galtrup-

SIERSTED

- <1611> Anne Birgitte, 1753-1799, Tyrsted- Bjerre.
 <1609> Anne Kirstine, 1750-1788, Tyrsted- sst.
 <1616> Bodil Gertrud, 1761-1800, Tyrsted- Bjerre.
 <1607> Christine Sofie, 1746-, Tyrsted-
 <1612> Johanna Nikoline, 1756-, Tyrsted-
 <1610> Magdalene Margrete, 1752-1808, Tyrsted-
 Neder Bjerre.
 <1608> Marie Sofie, 1748-, Tyrsted-
 802 Niels Hansen, 1702-1773, Kalundborg-
 Tyrsted.
 <2269> Niels, Hyphoff, 1782-, Tyrsted-
- SIMONSDATTER**
- <86> Anne, -f.1632, -Siim.
 <631> Anne, 1730-, Siim-
 <1307> Anne, -f.1795, Emborg- sst.
 <18> Anne, 1740-, Javngyde-
 588 Helle, -e.1753, - Galten
 646 Johanne, 1717-e.1752, Mesing- sst.
 <87> Karen, -e.1632, Siim-
 <84> Kirsten, -o.1651, Siim- Svejstrup.
 1100 Lisbeth, -e.1774, - Skivholme.
 <630> Maren, 1727-, Siim-
 <635> Maren, o.1739-1788, Siim- sst.
 863 Maren, -e.1746 Nør Galten.
 <2274> Niels, Hyphoff, 1782-, Tyrsted-
 <83> Sidsel, -e.1632, Siim- sst.
 882 Sidsel, -e.1738, - Grundfør.
- SIMONSEN**
- <634> Anders, 1737-1801, Siim- sst.
 589 Anders Lundgård, 1724-1786, Galten- sst.
 <308> Christoffer, o.1659-1736, Siim- Svejstrup.
 276 Frands, -e.1742, - Galten.
 <309> Jens, o.1657-1719, Siim- sst.
 <628> Jens, 1721-1774, Siim- sst.
 <1306> Jens, -f.1782, Emborg- sst.
 1343 Jens, -f.1782, Emborg-ssst
 <1303> Jesper, o.1733-e.1795, f.1801, Emborg- sst.
 <1305> Joen, o.1741-f.1804, Emborg- Fårehuset, Ry.
 1311 Joen, o.1741-f.1804, Emborg- Fårehuset, Ry.
 <1304> Jørgen, o.1740-1813, Emborg- Svejstrup.
 <81> Niels, -e.1632, Siim- sst.
 <1302> Niels, o.1729-e.1801, Emborg- Fiskerhusene,
 Ry
 1605 Ole, o.1736-e.1787, - Roskilde.
 385 Peder, Årslev, -1737, - Hår.
 <82> Rasmus, -e.1632, - Siim
 <633> Steffen, o.1736-1791, Siim- Nør Vissing.
 <632> Søren, 1733-1805, Siim- sst.
 1035 Steffen, -e.1763, Nør Vissing,- Galten.
 900 Søren, 1674-1725, Hørslev- sst.
 <82> Tomas, -e.1632, Siim- sst.
- SKOV**
- 55 Inger Pedersdatter, 1617-1687, Randers- sst.
- SKOVBY**
- 1055 Peder Jensen, 1694-1756, - Stjær.

SKRIVER

- 41 Laurits Jacobsen, -1610, - Randers.
- SKRÆDDER**
- 473 Mikkel Sørensen, o.1694-1769, - Hår.
 258 Niels Nielsen, -1686, -Skanderborg.
- SMED**
- <1124> Hans Tomasen, 1723-1784, Hår- sst.
 <637> Jens Knudsen, o.1708-1750,- Hemstok.
 666 Jens Knudsen, o.1708-1750.- Hemstok.
 895 Mads Pedersen, 1725-1801,- Borum.
 323 Niels Jørgensen, -e.1726, Mesing-
 469 Tomas Hansen, o-1686-1752, Hår- Haldum.
- SPORMAN**
- <1148> Anders Brasen, o.1729-, Frøslev Galtrup-
 <1962> Anne Cathrine Frandsdatter,
 <1146> Anne Marie, o. 1713, Frøslev Galtrup-
 <1145> Frands Testrup, -før 1749,- Frøslev Galtrup.
 485 Knud Berntsen, 1669-1732,- Frøslev Galtrup.
 <1961> Knud (Frandsen).
 <1147> Maren, o.1715, Frøslev Galtrup-
- STANGEBYE**
- 252 Anders Poulsen, -1705, Nøterø- Tønsberg.
- STENBACH**
- 509 Hans Ernst, -f.1725,- Aurdal, Norge
- STEFFENDATTER**
- <1316> Ellen Marie, 1781-, Nør Vissing-
 <1317> Karen, 1784-, Nør Vissing-
 <1318> Maren, 1789-, Nør Vissing-
 <1941> Sidsel, 1720-, Galtrup-
- STEFFENSEN**
- <1942> Villads Leth, 1731-1792, Galtrup- København
- STENBACH**
- 509 Hans Ernst, f. 1714-1725, Aurdal, Norge.
- STORK**
- 739 Johan, Stavanger, e.1751, -Stavanger, Norge.
- STORM**
- 359 Peder Hansen, 1668-1742, Århus- Egtved.
 <1594> Anker Knudsen, 1737-1785, Egtved- sst.
 <789> Anker Pedersen, 1705-1778, Egtved- Kbhvn.
 <1600> Anne Knudsdatter, o.1746-1799, Egtved-
 Grejs.
 <786> Anne Pedersdatter, 1701-e.1741, Egtved-
 Nørre Nebel
 <791> Else Christine Pedersdatter, 1712-e.1759,
 Egtved- Anst.
 <784> Hans Pedersen, 1699-1742, Egtved-
 Sønderup.
 <1598> Jens Knudsen, 1742-1719, Egtved- Smidstrup.
 <787> Jens Pedersen, 1702-1768, Egtved- Højen.
 <1599> Johanne Knudsdatter, 1745-1805, Egtved-
 København.
 <1586> Just, 1738-, Sønderup-
 <790> Karen Pedersdatter, 1708-1775, Egtved- sst.
 790 Knud Nielsen, 1704-1774, Alrø-Egtved.
 <1592> Margrete Knudsdatter, 1734-1780, Egtved-
 Hjarup.

- STORM** fortsat
- <1601> Marie Knudsdatter, 1748-e.1778, Egtved- sst.
 <1595> Niels Knudsen, o.1738-1776, Egtved- Skt. Croix
 <1588> Nikolaj Nissen, 1731-1771, Svendborg-
 Kongsberg, Norge.
 <1585> Peder, o.1732-, Sønderup-
 <1593> Peder Knudsen, 1735-, Egtved-
 <785> Søren Pedersen, 1700-1735, Egtved-
 Svendborg.
 <1589> Talke, 1738-, København, Trinitatis sogn-
- SUHR**
- <2240> Christian Henrik, 1754-, Vejle-
 <1512> Henrik Evald, o.1713-1762, Vejle- sst.
 1520 Henrik Evald, o.1713-1762, Vejle- sst
 754 Johan Ernst, o.1651-1746, -Vejle.
 <1516> Johan Ernst, 1723-1753, Vejle- sst.
 <2238> Johan Ernst, 1749-, Vejle-
 <1514> Maren, 1718-, Vejle-
- SVANE**
- <1582> Edel Margrete, 1728-1791, Vejle- Hornstrup.
 <779> Frands Rasmussen,- 1758, Vejle- sst.
 <1583> Mette Sofie Dorte Frandsdatter, 1736-1779,
 Vejle- sst.
- SVEJSTRUP**
- <1299> Rasmus Rasmussen, o.1730-1788, Svejstrup-
 Mesing.
- SVENDSEN**
- 1983 Torsten, Lien, -e.1785, - Aurdal, Norge.
- SYVERSEN**
- 2007 Knud, -e.1802, - Aurdal Norge
- SØNDERGÅRD**
- 433 Rasmus Nielsen , 1655-1700, Elsted- sst.
- SØRENSDATTER**
- <222> Abild, -f.1689, - Haurum.
 <383> Anne, o.1674-1733, Nør Galten- Hadbjerg.
 <582> Anne, 1745-e.1756, Tørring- sst.
 878 Anne, -e.1754, -Folby.
 <1155> Abild, 1735-, Sorring- sst.
 <1410> Anne, 1729-1803, Firgårde- Svejstrup.
 <1459> Anne, 1754-, Firgårde-
 <1655> Anne, 1744-e.1772, Nør Galten- sst.
 <1667> Anne, 1746-e.1772, Nør Galten- sst.
 <1838> Anne, 1763-e.1777, Panderup- sst.
 <2051> Anne, 1756-, Ormslev-
 <2153> Anne, 1762-, Stilling-
 <2175> Anne, 1784-, Firgårde-
 <2208> Anne, 1795-, Siim -
 <2210> Anne Cathrine, 1800-, Siim
 259 Anne Grøn, -1678, Skanderborg- sst.
 <360> Anne Kirstine, Egtved, -1733, Egtved- Vejle.
 <223> Anne, Pind, Njær, Haurum- Galtrup.
 <1522> Birthe Kirstine, Fævejle, 1727-1751, Vejle-
 Nørup.
 <1151> Bodil, 1730-, Sorring-
 <1685> Bodil Marie, o.1755-, Grundfør-
 1414 Cathrine, 1739-e.1788, Veng- sst.
- <2115> Cathrine, 1782-, Nør Vissing-
 <482> Elisabeth, -e.1689, Oustrupgård- sst.
 1067 Chrstine Sofie, -1753, Sølvsten- sst.
 111 Ellen, -1668, -Vadsted.
 <874> Ellen, 1713-, Hadbjerg-
 <1152> Ellen, 1728-, Sorring-
 1222 Ellen, 1698-e.1741, Sejling- Meldgård,
 Resendal
 <1656> Ellen, 1746-e.1772, Nør Galten- sst.
 220 Else, -e.1695, e.1695, a. Laurbjerg- Katstrup.
 491 Else, -1749, -Sorring
 <1159> Else, 1756-, Sorring-
 1444 Else, o.1727-e.1787, -Alling.
 <2050> Else Marie, 1753-, Ormslev-
 <2178> Gertrud, 1793-, Firgårde-
 687 Helle, -1764, -Dallerup.
 <794> Inger, Verling, 1725-, Vejle-
 <481> Johanne, -1696, Oustrupgård- sst.
 <581> Johanne, 1744-e.1757, Tørring- sst.
 639 Johanne, 1721-1786, Bjedstrup- sst.
 <1506> Johanna Dorthea Saxe, -f.1776, Bergen-
 Amsterdam
 <2177> Johanne, 1791-, Firgårde-
 48 Karen, -f.1675, - Sorring
 <380> Karen, o.1668-1744, Nør Galten- sst.
 <483> Karen, 1669-1734, Oustrupgård- Tøving.
 <584> Karen, 1749-e.1757, Tørring- sst.
 595 Karen, o.1733-e.1787, Herskind-
 978 Karen, 1712-1764, -Kvottrup.
 <1314> Karen, 1765-, Siim -
 <1413> Karen, 1739-e.1765, Firgårde- Storning.
 <1519> Karen, Fævejle, 1718-1764, Vejle- sst.
 <1654> Karen, 1741-e.1772, Nør Galten- sst.
 <1669> Karen, 1753-e.1772, Nør Galten- sst.
 <1810> Karen, o.1733-e.1787, Herskind- sst.
 <1893> Karen, o.1749-, Herskind-
 <2092> Karen, o.1783-, Fårehuset Ry-
 <2119> Karen, 1802-, Nør Vissing-
 <1519> Karen, Fævejle, 1718-1764, Vejle- sst.
 <2115> Cathrine, 1792-, Nør Vissing-
 <385> Kirsten, 1679-e.1716, Nør Galten- Hår
 <428> Kirsten, o.1680-e.1715, Adslev- sst.
 627 Kirsten, 1716-1799, Siim- sst.
 550 Kirsten, -f.1697, Tåbel (Vestervig)
 <583> Kirsten, 1747-e.1757, Tørring- sst.
 <1085> Kirsten, 1750-e.1761, Vejlbjby- sst.
 1352 Kirsten, -e.1787, - Stjær
 <1573> Kirstine Marie, 1732-, Vejle-
 <1666> Kirsten, 1744-e.1772, Nør Galten-
 <1672> Kirsten, 1760-e.1772, Nør Galten- sst.
 <2052> Kirsten, o.1760-, Ormslev-
 293 Maren, -1763, a. Årslev- Stjær.
 <379> Maren, o.1665-1729, Nør Galten- Værum.
 386 Maren, -e.1732, -Jebjerg.
 <387> Maren, 1683-e.1738, Nør Galten- Grundfør.
 <465> Maren, 1696-1729, Neder Hornbæk- sst.

SØRENSDATTER fortsat

- 911 Maren, 1719-1771, Snåstrup mølle, Framlev-Borum
 <1084> Maren, 1748-e.1761, Vejlbj- sst.
 1124 Maren, 1723-1788, -Hår.
 <1315> Maren, 1775-, Siim
 <1462> Maren, 1764-e.1800, Firingårde-Nør Vissing.
 1512 Maren, Fævejle, 1719-1752, Vejle- sst.
 <1520> Maren, Fævejle, 1719-1752, Vejle- sst.
 <1681> Maren, 1741-, Grundfør-
 <1837> Maren, 1756-, Hjortshøj-
 <2176> Maren, 1786-, Firingårde-
 163 Maren, Godsen, 1634-1790, Stavanger- sst.
 <219> Maren, Pind o.1639-1710, Njær- Oustrupgård
 1455 Margrete, 1759-e.1800, Firingård- Siim.
 <1461> Margrete, 1759-e.1800, Firingård- Siim.
 <1574> Margrete Lene, 1733-, Vejle-
 <1977> Margrete Øllegård, 1739-, Randers-
 <359> Margrete, Munk, 1680-1742, Egtved- sst.
 <2053> Mette, o.1763-, Ormslev-
 <221> Mette, -f.1689, -Haurum.
 <580> Mette, 1739-e.1757, Tørring- sst.
 <871> Mette, 1706-, Hadsbjerg-
 <1657> Mette, 1748-e.1772, Nør Galten- sst.
 <384> Sidsel, 1677-e.1710, Nør Galten- Værum.
 1698 Sidsel Marie, -e.1828, - Borum.
 <505> Øllegård, Lang, 1690- e.1726 Randers- sst.

SØRENSEN

- <1684> Andreas, 1752, Grundfør,
 83 Anders, -e.1632, - Siim.
 <310> Anders, o.1674-1717, Siim- sst.
 <478> Anders, -e.1678, Oustrupgård- sst.
 643 Anders, 1726-1799, Alken- sst.
 693 Anders, -e.1713, -Javngyde.
 1666 Anders, -e.1772, -Balle.
 <1683> Anders, 1749-, Grundfør-
 <2116> Anders, 1795-, Nør Vissing-
 691 Christen, 1714-1796, Alken- Firingårde.
 <1158> Christen, Dyhr, 1751-, Sorring-
 <1159> Christen, 1761-, Sorring-
 <224> Erik, Pind, Njær, Haurum -,
 <1659> Hans, 1755-e.1772, Nør Galten- sst.
 <1581> Hans Jeremias, 1742-, Vejle-
 <1456> Jacob, o.1747-e.1800, Firingårde-
 <2173> Jacob, 1779-, Firingårde-
 13 Jens, -e.1575, Farre.
 <480> Jens, e.1678, Oustrupgård- sst.
 <1423> Jens, 1724-, Firingårde-
 <1460> Jens, 1756-1802, Firingårde- Javngyde.
 <1682> Jens, 1746-, Grundfør,-
 <356> Jens, Egtved, o.1664-1711, Egtved- Jernved.
 <1580> Jens (Johansen), 1745-, Vejle-
 <2209> Jens, 1797-, Siim-
 <382> Jens, Clausen, o.1672-1711, Nør Galten- sst.
 <1521> Jens, Fævejle, 1722-e.1777, Vejle- Tirsbæk.
 420 Jens, Grenå, 1679-1760, Blegind- sst.

- 1018 Jens, Grenå, 1719-1783, Bjertrup- Blegind.
 690 Jens, Holst, 1701-1737, - Veng.
 392 Jens, Østergård, o.1676-1746,- Borum.
 <456> Jesper, 1714-, Tilst-
 862 Jesper, -e.1742, Nør Galten
 <1160> Jørgen, 1761-e,1777, Sorring-
 <1578> Jørgen, 1740-, Vejle-
 1125 Jørgen, Ravn, -e.1755, -Sandby.
 1972 Knud, e.1778-, Sorring-
 <307> Knud, 1714-e.1724, Stilling- sst.
 434 Knud, -e.1747, Herskind
 <1894> Knud, o.1750-, Herskind-
 <2118> Knud, 1800-, Nør Vissing-
 281 Knud, Knudsen, o.1686-1745, Galten- sst.
 171 Lambert, Raunsø, -1674, - Guldager.
 1209 Lars, 1730-1801, Torup, Frederiksborg.
 <361> Laurits, o.1677-e.1696, Egtved- sst.
 <2090> Laurits, o.1775-, Fårehuset Ry-
 416 Laurits, -1742, - Panderup i Trige.
 <1658> Laurits, 1751-e.1772, Nør Galten- sst.
 <386> Laurits, Clausen, 1681-1741, Nør Galten-
 Jebjerg.
 1418 Mads, 1736-1810, Veng- sst.
 <1653> Mads, 1739-e.1772, Nør Galten- sst.
 482 Mads, Leth, o.1658-1714, -Oustrupgård.
 473 Mikkel, Skrædder, o.1694-1769, -Hår.
 153 Niels, -e.1680, -Skanderborg
 450 Niels, -e.1760, Nør Vissing- Herskind
 502 Niels, -1737, -Sorring.
 960 Niels, 1719-1794, Lyngby- sst.
 <1083> Niels, 1742-e.1761, Vejlbj- sst.
 1337 Niels, 1736-1798, Firingårde- sst.
 <1412> Niels, 1736-1798, Firingårde- Boes.
 <1673> Niels, 1766-e.1776, Nør Galten-
 <1836> Niels, 1753-, Hjortshøj-
 <2203> Niels, 1786-, Siim -
 <1154> Niels, Dyhr, 1732-1789, Sorring- sst.
 107 Niels, Meldgård, 1610-1676, Neder Hornbæk-
 465 Niels, Meldgård, o.1697-1770, Ndr. Hornbæk-
 <1082> Oluf, 1740-e.1761, Vejlbj- sst.
 <2154> Oluf, o.1766-, Stilling-
 <220> Oluf, Pind, o.1644- f.1695, Njær,- Katstrup.
 105 Peder, -1663, - Herskind.
 128 Peder, 1679-1736, - Låsby.
 336 Peder, o.1660-1734, - Boes.
 351 Peder, -f.1731, -Vejle.
 <357> Peder, -e.1696, Egtved- sst
 <378> Peder, o.1663-1690, Nør Galten- sst.
 959 Peder, 1721-1763, Lyngby.
 <1081> Peder, 1735-e.1761, Vejlbj- sst.
 <1458> Peder, 1752-, Firingårde-
 <1809> Peder, 1721-e.1787, Herskind- sst.
 <2205> Peder, 1789-, Siim
 233 Peder, Dyhr, -1738, Sorring.
 <1157> Peder, Dyhr, 1748-, Sorring-
 1065 Peder, Kær, -e.1764, Gejlund.

- SØRENSEN** fortsat
- <462> Peder, Meldgård, 1691-1742, Neder Hornbæk-sst.
- <225> Peder, Pind, -e.1682, Haurum
- <1510> Peder, Saxe, 1735-, Horsens-
- 169 Peder, Vinter, o.1662-1727, -Hårslev.
- 860 Poul, e.1743, -Væth.
- <1835> Poul, 1749-, Hjortshøj-
- <2207> Poul, 1793-, Siim-
- 337 Rasmus, o.1669-1702, -Firgårde.
- <585> Rasmus, 1751-e.1757, Tørring-sst.
- 641 Rasmus, 1715-1786, Stjær-sst.
- <1579> Rasmus, 1743-, Vejle-
- <2155> Rasmus, o.1770-, Stilling-
- <358> Rasmus, Egtved, -1708, Egtved-Vejle.
- 415 Rasmus, Kankbøl, o.1697-1761, -Panderup.
- 837 Rasmus, Pelsen, 1695-1747, Borum-sst.
- <429> Sejer, o.1684-e.1743, Adslev-Mesing.
- <477> Sejer, -e.1678, Oustrupgård-sst.
- <311> Simon, o.1694-1739, Siim-sst.
- <2091> Simon, o.1780-, Fårehuset, Ry-
- <1411> Søren, 1732-e.1775, Firgårde-Boes.
- 1436 Søren, 1745-1812, Firgårde-sst.
- <2174> Søren, 1781-, Firgårde-
- <2204> Søren, 1787-, Siim-
- 2341 Søren, 1762-e.1801, Laven Hovgård.
- 444 Søren, Hjortshøj, o.1704-1771, -Vejlby.
- <479> Søren, -e.1678, Oustrupgård-sst.
- 215 Søren, Værum, o.1639-1714, -Tilst.
- 404 Søren, Væver, -e.1695, Grundfør.
- 300 Tomas, -e.1734, -Søballe.
- 417 Tomas, o.1663-1740, Borum-sst.
- 1301 Tomas, -1785, Siim-sst..
- <381> Tomas, Clausen, o.1669-1748, Nør Galten-sst.
- <2117> Troels, 1797-, Nør Vissing-
- SÅBY**
- 1228 Niels Nielsen, 1710-1772, Tirstrup- Århus.
- TERKILSDATTER - TERKILDSØN**
- <363> Elisabet Magdal, Horsens, -1753 Bredsten-Vinding.
- 858 Jens, 1704-1750, -Nør Galten.
- TESTRUP**
- <1145> Frands, Sporman, -før 1749, Frøslev Galtrup-
- TOMASDATTER**
- 278 Anne, 1726-1787, Siim- Javngyde.
- <618> Anne, Gram-, a.1759-
- 926 Anne, -e.1757, -Søften.
- <997> Anne, 1718-e.1761, Borum-sst.
- <858> Ellen, 1710-e.1773, Nør Galten-sst.
- <860> Ellen, 1718-e.1743, Nør Galten -
- <161> Else, o.1633-1716, Firgårde-sst.
- 784 Ida Cathrine, Brelnholm, - 1734, - Sønderup.
- <1125> Karen, 1727-e.1755, Hår- Sandby.
- <994> Kirsten, 1708-1754, Borum- Javngyde
- <1001> Kirsten, 1730-e.1743, Borum-sst.
- <1027> Kirsten, 1732-e.1764, Storning- sst.
- <1742> Lene, 1741-e.1764, Storning- sst.
- 196 Maren, o.1637-1695, Borum-sst.
- 574 Maren, 1741-e.1787, Borum- Skibby.
- <1121> Maren, 1716-, Hår -
- 1454 Maren, o.1747-1801, Siim- sst.
- <39> Margrete, -e.1632, Bjedstrup-sst.
- 1993 Mette, 1761-1863, -Luster, Norge.
- <2040> Mette, 1774-, Låsby -
- <38> (fornavn ukendt) -f.1632,- Siim.
- TOMASEN**
- <1028> Anders, 1736-f.1764, Storning -
- <993> Erik, 1706-f.1743, Borum -
- <1741> Hans, 1739-e.1764, Storning- sst.
- <1124> Hans Smed, 1723-1784, Hår- sst.
- <162> Jacob, -1693, Firgårde-sst.
- <160> Jens, o.1632-1706, Firgårde-Alken.
- <940> Jens, 1695-e.1732, Lillering- sst.
- <2042> Jens, 1778-, Låsby -
- <2065> Jens, 1747-, Siim -
- <995> Jesper, 1713-1752, Borum-sst.
- <2064> Joen, 1744-, Siim -
- <2041> Knud, 1776-, Låsby -
- <2066> Laurits, 1750-, Siim -
- 186 Niels, -f.1677, Borum-sst.
- 959 Ole, -e.1763, - Lyngby
- <1000> Oluf, 1727-e.1759, Borum-sst.
- <939> Peder, -e.1748, Lillering- sst.
- <1026> Peder, 1729-1764, Storning- sst.
- <1123> Peder, 1721-, Hår -
- <2039> Rasmus, 1770-, Låsby, -
- <2067> Rasmus, 1753-, Siim -
- <859> Søren, 1715-1772, Nør Galten-sst.
- <998> Rasmus, 1721-e.1752, Borum-sst.
- <996> Søren, 1715-1742, Borum-sst.
- <2063> Søren, 1741-, Siim -
- TORP**
- <2258> Anne Margrete, o.1761-, Vejle-
- 1583 Johannes Jessen, -1764, -Vejle.
- TORSTENS DATTER**
- <2312> Maria, 1776-, Aurdal, Norge-
- <2316> Maria, 1785-, Aurdal, Norge-
- TORSTENSEN**
- <2315> Anders, 1782-, Aurdal, Norge-
- <2314> Niels, 1780-, Aurdal, Norge-
- <2313> Svend, 1779-, Aurdal, Norge-
- TRAP**
- 789 Mette Kirstine, -1742,- København, Trinitatis.
- TRIGE**
- 977 Jens Olufsen, 1703-1759, Trige- sst.
- TROELSDATTER**
- 663 Karen, 1730-1798. Illerup-Alken
- TROENSEN**
- 2005 Knud, -e.1801, -Aurdal, Norge
- TRUE**
- 202 Anders Christensen, o.1644-1726, Sjelle- sst.
- 451 Laurits Andersen, o.1702-e.1767, Sjelle- sst.

TYGESEN

- 545 Christine, e.1763, -Øster Kejlstrup.
 <1053> Niels, e-1700-e.1745, Århus- sst.
 <1052> Peder, e-1700-e.1745, Århus- sst.
 <1051> Rasmus, 1707-e.1745, Århus- sst.
 <1054> Tyge, -e.1745, Århus- København.
TYRESDATTER
 441 Sidsel, o.1710-1744, Ans Kro- Borum
UNDEL
 733 Ingeborg, 1718-1763, Avaldnes- sst.
USTRUP
 1521 Maren, -e.1777, -Tirsbæk, Engum.
VEDEL
 165 Anne Hansdatter, o.1665-1723, - Roved, Anst.
VERLING
 <794> Inger Sørensdatte, 1725-, Vejle-
 360 Søren Jensen, -1742, Vejle
VILLADSDATTER / VILLADSEN
 696 Maren, -e.1731, - Tulstrup.
 483 Oluf, o.1667-1734, - Tøving
VILLUMSDATTER
 373 Karen, o.1689-1763, - Lyngby.
 263 Maren, -1714, -Århus.
VILLUMSEN
 426 Jens, 1699-e.1752, Lillering- sst.
VINTER
 1512 Cecilie, -e.1753, -Vejle
 169 Peder, Sørensen, o.1662-1727, - Hårslev.
 <603> Rasmus, Assens, 1746-1819, Gamborg-
 Årsløv
VINTMØLLER
 253 Morten, 1712,-e.1725, Randers- sst.
VISTED
 1600 Niels Cortsen, 1731-1810, Vejrum- Grejs.
VITVED
 690 Rasmus Rasmussen, -1756, Vitved- Veng.
VOGENSEN
 92 Laurits, -e.1610, -Randers.
VÆRUM
 1118 Christen Christensen, -e.1771, - Sandby.
 215 Søren Sørensen, o.1639-1714, -Tilst.
 29 Laurits, -e.1610, -Randers.
VÆVER
 404 Søren Sørensen, -e.1695, Grundfør.
WAMBERG
 1478 Niels, o.1738-1800. a. Stavanger- Kragerø.
 <2218> Hans Hagerup, 1772-, Kragerø, Norge-
 <2222> Iver Cronelius Westleij, 1781-, Kragerø-
 <2220> Maria Cathrina, 1773-, Kragerø, Norge-
 <2224> Michael Smidt, 1775-, Kragerø, Norge-

WANDEL

- 723 Ingeborg, -e-1755, -Stavanger.
WANTING
 <1570> Agathe Johanne, 1759-1835, Understed-
 Holmsland.
 <1563> Albrecht Lauritsen, 1753-1831, Vrå, Lejrskov-
 Esbønderup.
 <1565> Elsebeth, 1757-, Lejrskov -
 <1569> Henrik Morville, 1765-, Lejrskov- Rønnebæk.
 <1571> Jacob, 1771-, Understed -
 <1564> Karen, 1755-1789, Lejrskov- Understed.
 766 Laurits Jacobsen, -1789, Vanting- Understed.
 <1568> Mariane, 1763-1858, Lejrskov- Torrild
WEEM
 732 Bertha, 1702-1775, - Nannestad. Norge.
WIENECHEN
 250 Anne Gertsdatter, o.1677-1757, København -
 Tønsberg.
WIGGERS de
 1508 Anna Cathrine, o.1753-1817, Kristiania- Haus,
 Hordaland, Norge.
WOLFF
 358 Margrete Lene Hansdatter, -1735, -Vejle.
WORM
 1206 Abraham, 1753-, (måske - Strømsø)
 509 Bartolomeus, -e.1725, -Aurdal, Norge.
ZIMMERMANN
 1568 Rasmus Christian, 1750-1813, Bjerring-
 Torrild.
ZÜTPHEN
 1233 Georg Frederik von, 1729-1774, København-
 Kristiania, Norge.
ØSTERGÅRD
 84 Jens Jensen, -e.1632, -Svejstrup.
 392 Jens Sørensen, o.1676-1746, - Borum.
ØVLESEN
 393 Jens Lauritsen, o.1672-1753, -Borum.
ÅBO
 1229 Mikkel Pedersen, 1718-1755, Vellev- Gødvad.
ÅRSLEV
 385 Peder Simonsen, -1737, - Hår.
 <878> Simon Pedersen, 1713-e.1763, Hår- Folby.
UKENDT EFTERNAVN
 1227 Helene Marie, 1730-1755, - Ballum
 79 Jens, o.1682,-Veng.
 1381 Johanne Marie, 1664-e.1787 Ry
 80 Niels, o.1692,-Veng.
 99 Niels,- o.1671. - Gern.
 1307 Ole / Oluf. e- 1763, - Ry
 16 Tomas, Bjedstrup.