



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



T. Høgsberg og
K. Høgsberg

Slægten Høgsberg
gennem 300 Aar

SLÆGTEN
HØGSBERG
GENNEM 300 AAR

HOLSTEBRO

THOMSENS BOGTRYKKERI

1948

SLÆGTEN
HØGSBERG
GENNEM 300 AAR

SLÆGTEN
HØGSBERG
GENNEM 300 AAR

HOLSTEBRO

THOMSENS BOGTRYKKERI

1948

*Din egen Dag er kort, men Slægtens lang;
læg Øret ydmygt til dens Rod forneden.*

Kære Slægtninge!

Paabegyndelsen af dette Slægtsregister blev gjort for ca. 20 Aar siden paa Foranledning af Knud Høgsberg Petersen, Marstal. En Del af det ældste blev samlet af Lærer Bojsen, Ulfborg, og siden har Frits og Pouline Høgsberg, St. Meldgaard, udført et stort Arbejde.

Ved Udarbejdelsen af dette Slægtsregister er den Regel fulgt, at alle Mandslinier er ført op til Dato. Af Kvindernes Linier er kun de fuldført, som det har været os muligt at fremskaffe Oplysninger om.

Vi opfordrer alle til at fortsætte med Slægtsregisteret og optegne Karakterskildringer af afdøde Slægtninge, da dette vil lette en eventuel senere Udgivelse. I denne Udgave er der desværre flere Mangler med Hensyn til Karakterskildringer og Oplysninger om Svigerforældre.

De fleste, især de nyere, Datoer er af Mangel paa Tid ikke jævnført med Kirkebøgerne, saa det bedes undskyldt, hvis nogle ikke er helt nøjagtige.

Vi takker alle, som beredvilligt har givet os Oplysninger til Bogen.

Ulfborg, i April 1947.

THORVALD HØGSBERG,
Ulfborg.

KARL HØGSBERG,
Ulfborg.

For 300 Aar siden, omkring 1650, boede der i Høgsbjerg i Idom en Mand ved Navn Peder Christen Høgsberg. Hans Søn, Christen, født i Idom 1681, død i Ulfborg 1757, købte Lille Vestergaard i Ulfborg Sogn. Gaarden er siden den Tid blevet kaldt Høgsberg.

Han var Smed og drev sit Haandværk tillige med Landbruget. En Søn, Peder, der ogsaa var Smed, fortsatte i Faderens Spor; han havde 2 Børn, en Søn og en Datter. Datteren Anna blev gift med Peder Jepsen. De købte en Gaard en halv km øst for Ulfborg, som de kaldte Over Høgsberg. Over Høgsberg blev i Familien i 4 Slægtled, hvorefter den blev solgt af Christian Marinus Pedersen Høgsberg til Nedbrydning. Sønnen, Christen Pedersen Høgsberg, fik Fødegaarden, som nu blev kaldt Neder Høgsberg. Han kendes ikke som Smed, men drev lidt Fragtmandskørsel som Bierhverv, hvilket de efterfølgende Ejere næsten alle har gjort.

Siden den første af Navnet blev Mand i Høgsberg, har Fader og Søn skiftevis med Navnet Christian eller Peder i lige Linie afløst hinanden som Ejere af Hjemmet. Et vistnok sjældent Tilfælde, der maa forudsætte en stærk og levedygtig Slægt, hvad den ogsaa er. — Høgsberg'erne bliver gamle Folk.

»Vil du være Smed, maa du være sund og stærk og eje et Par godt skaffede Hænder«, sagde de gamle. Dette har den første Chr. H. sikkert bragt med fra Idom; det præger fremdeles alle Høgsberg'ere kendelig. Alle Goder kan sættes til, ikke mindst Sundheden. Men naar disse — Sundheden, Kraften og Arbejdsevnen — er bleven bevaret i saa

mange Led, staar det vistnok i Forbindelse med sjælelige Evner og Karaktertræk. En Høgsberg'er er paapassende, trofast og pligtopfyldende overfor Hverdagslivets Krav, har sin egen Mening – en fast Vilje, og saa er han i særlig Grad en Hjemmets Mand; sit Hjem fra det mindste til det største, alt levende som det døde, tager hans Evner, Kræfter og Tid, alt skal passes paa allerbedste Maade. »Hvad du evner, kast af i det nærmeste Krav«.

I de første Slægtled har Familien været faatallig, i andet og tredie 2 Børn, i fjerde 5, hvoraf der var en Søn, Peder Chr. Høgsberg, født 1791, død 1870, gift med Johanne Cecilie Madsdatter fra Madum, født 1792, død 1878. Disse to havde 5 Sønner og 1 Datter, hvis senere Hjemsted bør tages med her, da det er fra dem, Børn af Slægten særlig kendes videre ud. Den ældste, Christian, født 1820, Mads, født 1823, Laurits, født 1825, Knud, født 1827, Peder, født 1829, Datteren Margrethe, født 1831.

Siden har Slægten været i god Vækst, har særlig været rig paa Sønner. En af hvert Kuld overtog fremdeles Hjemmets Krav og Trivsel, de andre drog saa ud for hver især at finde et Sted, oparbejde et nyt Hjem, ikke med Arvesølv fra Barndomshjemmet, men med Forældrenes ædruelige Mentalitet og et Par arbejdsvante Hænder.

I Dag er der mange Høgsberg-Hjem. Foruden de, der har Hjem og Virke i Ulfborg og nærmeste Omegn ved Landbrug, er mange gaet til andre Erhverv: Haandværk, Handel eller i offentlig Tjeneste, saa der nu er bosiddende Efterkommere i mange af Landets Købstæder og nogle i Amerika.

(Uddrag af »Ringkøbing Amts Dagblad« den 19. Juni 1943).

Nr. 1.

Optegnelser fra Kirkebogen:

Den 24. August 1820 Christen: Gaardejer Peder Christian i Høgsberg og Hustru Johanne Madsdatter.

1852. 1. Februar, Ungkarl Christen Pedersen af Neder Høgsberg. 31 Aar gl. — Pige Ane Chrestensdatter af Sønder Lem Sogn, tjenende i Ulfkjær.

Christen Pedersen Høgsberg, født den 24. August 1820 og Hustru Ane Christensdatter, født 1822. Som ældste Søn overtog han Gaarden efter sin Fader. En gammel lerklinet 4-længet Gaard; der var 3 Køer og 2 Heste; sammen med Landbruget drev han lidt Vognmandskørsel, han var godt kørende og gik ikke af Vejen for at køre om Kap. Landbruget blev ikke drevet saa stærkt, der laa en stor Del af Jorden i Tuer og Pøtter, som de kaldte det. Dengang stilledes der ikke saa store Fordringer til Livets Fornødenheder. Ane var ham en god og dygtig Hustru, som passede Hjemmet med Flid og Sparsommelighed; hendes Fader var Snedker og Boelsmand i Lem; der staar i Gaarden en Dragkiste med hendes Navn, det er hans Arbejde tilgemed en Vugge, som Børnene nu i 3 Slægtled er blevet vugget i. Hun kom til Ulfborg som Skænkepige paa Gæstgivergaarden, hvor Christen lærte hende at kende; hun har ogsaa tjent hos Pastor Corydon i Gørding, som deres yngste Søn, Jes Corydon, er opkaldt efter. De levede et gudfrygtigt og lykkeligt Familieliv og blev velsignet med 5 Børn, 3 Drengene og 2 Piger. Christen Pedersen Høgsberg døde den 1. September 1883 og Ane den 17. December 1891.

Nr. 2.

Peder Christian Høgsberg, født i Neder Høgsberg 9. Juni 1854; han kom ud at tjene, da han var 9 Aar, og hans første Plads var i Knudhus i Ulfborg; der tjente han, da

Krigen i 1864 brød ud. Chr. Høgsberg fortalte, at da det rygtedes, at Østrigerne vilde komme, gravede de Sølvøjet ned i Kostalden. Han huskede tydeligt, de kom marcherende syd fra; der kom en halv Snes Mand ind og vilde have Mad; de blev bænket ved Bordet, trakteret med Flæsk, Æg, Smør og Brød. Chr. Høgsberg blev konfirmeret den 31. Marts 1869 i Ulfborg Kirke af Pastor Gjerløff. Efter Konfirmationen tjente han i Skærumbro; her hjalp han blandt andet de fremmede Handelsmænd at samle Gæs, Svin og Kreaturer, som skulde drives syd paa til Husum, og han var gerne med de første fire Mil. Sin Militærtjeneste af-tjente han i Randers 1875—76, laa ved 5. Dragonregiment, 2. Esk., og havde fra den Tid mange smukke Minder, især om sin Hest, som var ham meget hengiven. Chr. Høgsberg var tro, pligtopfyldende og dertil rask i sine Bevægelser, afholdt af baade Kammerater og Overordnede.

Efter Soldatertjenesten fik han Udrejsetilladelse og rejste til Højer ved Tønder, som da var under tysk Styre. Her opholdt han sig i 4 Aar, var beskæftiget ved Landbruget, og lærte her sin Hustru, Anna Cathrine Pedersen, at kende. Hun var Datter af Marskbonde Peder Jakob Pedersen, bosiddende i Rosenkrans, Avntoft Sogn. De blev gift 1882, rejste hjem og overtog Fødegaarden Neder Høgsberg, en gammel lerklinet 4-længet Gaard. Hans Fader og Moder kom paa Aftægt paa Gaarden. Indtægterne var smaa, først gik han paa Dagleje og fik 1 Kr. om Dagen, men det gav kun lidt. Begyndte saa som Mælkekusk til Skærum Mejeri, drev samtidig Gaarden frem, desforuden kørte han lidt Vognmandskørsel. I 1892 rev han den gamle Gaard ned og byggede en ny. Han havde en ualmindelig god Hjælp i sin Hustru, en from og stærk Kvinde, der lærte Børnene at skelne mellem ondt og godt.

Hun var desværre det sidste Aar ikke saa rask, — der stødte en Lungebetændelse til og hun døde den 8. Februar 1899. Det var en stor og tung Sorg at bære. Nu stod han ene med Børnene, den mindste paa 3 Aar og Savnet af sin

trofaste Hustru. Der kom strenge Tider, Chr. Høgsberg skulde nu have fremmed Husholderske; det var ikke altid lige let, og han havde i de første Aar flere forskellige, men var saa heldig at faa en god og tro Husbestyrerinde i Kristiane Jensen, som blev hos ham, til han afstod Gaarden. Foruden almindelig Vognmandskørsel kørte han i Char-a-banc med Læger, Handelsrejsende og Udflugtsture om Søndagen. Chr. Høgsberg har mange Gange kørt til Fjand og Bovbjerg; til Bovbjerg er der ca. 5 Mil. Han havde altid Hestene fodret, saa Haarlaget var skinnende blank, skønt de bestilte meget. Det skete tit, at han ikke kom hjem fra Bovbjerg før Kl. 3 og skulde køre sin Mælketur Kl. 5. Efterhaanden som Chr. Høgsberg drev Gaarden frem, købte han mere Jord, merglede, saa det kom i god Kultur, og nu kunde han se sit Udkomme. Han afstod Gaarden til Sønnen Peder i 1917 og blev boende paa Gaarden; han vedblev at tage ivrig Del i alt, men kunde nu bedre tage sig en Fridag.

Chr. Høgsberg havde et ualmindeligt godt Helbred og en stærk Natur. Engang, han var da 76 Aar, tog han med Rutebilen til Sdr. Nissum og gik derfra til Thorsminde, var ude at bade i Vesterhavet, gik tilbage til Nissum for at tage med Bilen hjem, men den var en Time forsinket; det vilde han ikke vente efter, men gik Turen hjem. Det var 4 Mil, og de 2 $\frac{1}{2}$ var gaaet i Sand i Havstokken.

Den sidste Gang, Chr. H. selv var Kusk, var det Aar, han fyldte 80; lige efter Høst kørte han til Raasted efter et Læs Grus; da han vilde springe af Vognen ved Grusgraven, gled hans Fod og han faldt paa en Træstub og brækkede sit Laarben. Han fik nu en Karl, som var der i Nærheden, til at læsse Grus paa Vognen, blev saa løftet op paa Læsset og kørte ene hjem; det kostede Chr. H. syv Uger i Sengen. Han maatte den første lange Tid, efter at han kom op, gaa ved Krykker, men blev dog siden god til at gaa. Han var i Besiddelse af Vilje og Energi som faa og en Ordensmand baade ude og inde; der var altid

revet og ryddet om Gaarden. Han havde et lyst og glad Sind, var glad og taknemlig for sine Omgivelser, blev høj af Alder, men ung af Sind, han lærte os unge Arbejdsglæde og Guds frygt.

Han var sengeliggende i fire Dage, fik saa Lov at sove stille ind 91¹/₂ Aar gammel.

Æret være dit Mindel Tak for, hvad du gav!

Nr. 3.

Christen Christensen Høgsberg er født i Neder Høgsberg i Ulfborg 18. Juni 1857. Han kom, som Datidens Dreng, tidligt ud at tjene og havde efter Konfirmationen forskellige Pladser ved Landbruget.

Efter udstaaet Soldatertjeneste i Viborg som Infanterist blev han Staldkarl i Bækmarksbro Kro. Her lærte han sin tilkommende Hustru, Maren Jensen Nyborg, født i Bøvling 28. September 1856, at kende.

Moder var Skænkepige her. Det kunde hænde, at der blev for megen Uro i Skænkestuen, men saa aabnede Moder Døren til Stalden og kaldte paa Kræsten, og saa skulde der nok blive Ro i Stuen.

Maren og Christen blev gift i 1879 i Bøvling. Efter en kort Uddannelse begyndte de et lille Bageri i Bækmarksbro; det var særlig Rugbrød og de saakaldte Spesiekringler. Omkring 1885 søgte Fader ind til Statsbanerne og blev antaget til Ekstraarbejde i Ulfborg, blev senere ansat som Banearbejder i Hee og kom til at bo i Vogterhus 84, som skulde blive deres Hjem i 14 Aar. Daglønnen var lille, ca. 170 Øre om Dagen, og Familien blev efterhaanden stor, saa det kunde nok knibe for en lille Moder at faa den daglige Husholdning til at løbe rundt; rent og pænt skulde der være baade ude og inde. De største Børn kom ud at tjene, saa snart de nogenlunde kunde klare sig selv, og de mindste skulde hjælpe, saa godt de kunde. Vi fik en god og sund Opdragelse og lærte at være glade for lidt.

Arbejdet paa Banen kunde tit være strengt. Fader skulde gaa Banen efter om Morgenen helt til Ringkøbing inden Arbejdstid og maatte tit om Vinteren ind med Snemelding, før Morgentogene kom, men Arbejdet skulde passes, og det blev det. Jeg kan huske, at Moder har fortalt om en Taterkvinde, som blev kaldt Kaffehanne. Naar hun kom, vilde hun altid laane Komfuret og koge sin Kaffe og lave sin Mad, og hun blev meget vred, dersom hun ikke fik Lov dertil, men ellers var hun meget fredelig. Ved Aarhundredskiftet blev Fader forflyttet til Ulfborg som Næstformand, men da Hee i 1912 blev selvstændig Kolonne, søgte Fader Formandspladsen der og fik den og blev den første Baneformand i Hee. Fire Aar senere blev Fader efter Ansøgning Baneformand i Ulfborg. Her virkede han saa, til han i 1924 søgte og fik sin Afsked efter at have fejret 40 Aars Jubilæum ved de danske Statsbaner.

Fader og Moder skulde nu til at nyde deres Livsaften efter et langt Livs Arbejde i skiftende men efterhaanden bedre Kaar i gensidig Kærlighed til hinanden og Hjem og Børn, men allerede den 29. August 1926 døde Kræ Høgsberg, 69 Aar gammel. Fader var en god Fortæller, og naar de tre Brødre, Christian, Chresten og Jes, kom sammen, saa blev Tiden aldrig lang, for der var altid meget, de skulde have fortalt hinanden, ligesom der blev fortalt mange Historier til stor Morskab for baade Tilhørerne og Fortællerne.

Maren døde den 7. Juni 1942, 85 Aar gammel, elsket og savnet af sine Kære.

Her afsluttedes et langt, lykkeligt Liv, hvor deres Kærlighed til hinanden og Hjem og Børn satte dem det skønneste Minde. — Tak!

Nr. 4.

Jes Corydon Christensen Høgsberg er født den 26. Juni 1863 i Neder Høgsberg, blev uddannet ved Landbruget, først i sit Hjem og i forskellige Pladser, bl. a. paa »Ste-

numgaard«. Efter Giftermaalet med Else Kathrine Baunbæk, »Baunbæk«, Ulfborg Sogn, blev han Bestyrer af Ulfborg Fattiggaard i 5 Aar. Købte derefter en Landbrugsejendom over for Ulfkjær Skole, som han drev til sin Død. Desuden kørte han en Del Fragtkørsel.

Sangen »Et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord«, synes jeg passer paa Mor og Far, ja, paa mit Hjem i det hele taget. Naar jeg tænker paa mit Hjem er det med Tak for, hvad det gav os Børn af Kærlighed og Godhed. Det Liv, som blev levet i Arbejde, Arbejdsglæde og Guds frygt, prøvede de at lære os Børn, som voksede op der; det er jo det største Gode, som man kan faa i Arv fra sit Hjem — og fra Slægten. Saa er det mit Ønske, at det maa gaa i Arv fra Slægt til Slægt. Og med dyb Ærbødighed og Tak vil Mor og Far altid staa for mig, og jeg kan godt tilføje: for mine Søkende ogsaa. Farbror i Høgsberg maa jeg vist ogsaa have Lov til at mindes her med Tak; han stod i saa nær Forbindelse med mit Hjem, og det, der præger Slægten. Tak, Farbror!

Den 19. Februar 1947.

Anna Høgsberg Kristensen,
Gl. Præstegaard, Ulfborg.

Nr. 5.

Cathrine Chrestensen Høgsberg, født 12. August 1861, død den 14. Maj 1931, gift med Peder Otto Svendsen Isager, født den 13. September 1856, død den 27. Oktober 1945.

Far var Gartner, udlært i Skive i blandet Handelsgartneri. Hans Livsværk bestod i at passe Haver, særlig for bedre stillede Borgere i Ringkjøbing, bl. a. Sagfører Laurits Tang, Dr. Holst, og Skoleinspektør Andersen m. fl.; senere fik Fader Stillingen som Graver ved Ringkjøbing

Kirkegaard. Far var en stille Mand, afholdt af alle og en kendt Skikkelse i Ringkjøbing.

Mor var en utrættelig Kvinde, paa Færde fra Morgen til Aften med at passe de 12 Børn, som vi har været; Mad, Syning og Stopning optog jo al hendes Tid. Vi saa og lærte kun godt, og vi har alle de bedste Minder om vor gode, kærlige Mor.

Kristen Isager.

Nr. 6.

Mads Pedersen Høgsberg, født 31. Januar 1823 i Neder Høgsberg. Hans første Ungdom er gaet af Minde, indtil han blev Soldat i Krigsaarene 1848—50. Han var Sygepasser og opholdt sig paa Herregaarden Tranekær paa Langeland, der var indrettet til Lazaret. Efter Freden arbejdede han sammen med sin Broder, Peder Vestergaard, ved Vej-arbejde. I 1860 havde Broderen, Knud Bisted, forpagtet Skærumbro Kro for at passe den sammen med sin Søster Margrethe, og der blev han indtil sin Død. Han og hans Broder Knud delte Arbejdet mellem sig, saadan at Mads passede mest det ude og Knud Kroen. Mads stod for Handelen med Kreaturerne og havde særlig Lyst og Evne til Handel, var i Besiddelse af en forbavsende Hukommelse, saa han kunde udrede gamle Familieforhold og helt fra sin Barndom kunde huske, hvad den og den havde sagt. Han levede, til han blev 92 $\frac{1}{2}$ Aar gammel og døde næsten uden forudgaaende Sygdom den 17. Maj 1915.

Nr. 7.

Laurits Pedersen, født 1825 i Neder Høgsberg i Ulfborg.

Om hans Barndom og første Ungdom vides ikke ret meget, udover at han tidlig begyndte at handle. Han opkøbte Uld og andre Handelsvarer i Vestjylland og kørte med Hest og Vogn til Fyn, hvor han solgte Varerne; her opkøbte han Humle, som han tog med hjem til Vestjylland.

Til sidst blev han saa glad for Fyn, at han slog sig ned i Odense som Vognmand.

Laurits Pedersen blev senere gift med Enke Anna Marie Knudsen, født 1852 i Havndrup paa Fyn; hun ejede Ejendommen Staalstræde 7, Odense, hvor der var Gæstgiveri. Dette lagde de dog hurtigt ned, men Vognmandsforretningen blev fortsat, de sidste Aar sammen med Sønnen Mads Pedersen. Anna Marie Pedersen døde 1884 og Laurits Pedersen 1887.

Nr. 8.

Mads Jørgen Pedersen, født 18. Januar 1853 i Odense. I sine unge Aar hjalp han tit i Faderens Vognmandsforretning; senere gik de i Kompagni og oparbejdede Forretningen til een af Byens største.

Mads Pedersen blev gift med Anna Marie Mikkelsen, født 20. September 1857 i Lumby. De kom til at bo i hans Forældres Ejendom, Staalstræde 7, Odense.

Uddrag af Odense Vognmandsforenings Jubilæumsskrift:

Mads Pedersen blev 1893, ved Akklamation, valgt til Formand for Odense Vognmandsforening, og man kan, uden Forklejnelse af nogen, sige, at hermed kom den Mand til Roret, der har betydet mest for Foreningen, fordi han traadte til i en Tid, hvor der var Uro i Rækkerne; Konkurrencen var hensynsløs, og derved mistede Vognmændene deres Prestige; man regnede slet ikke med disse i Borgerskabet, og hvorfor, fordi de manglede en Fører, der formaaede at samle den spredte Hær. Gang paa Gang var der vedtaget faste Takster for Vognmandskørselen i Odense. Medlemmerne lovede ubrydeligt at holde disse, men Dagen efter lod man haant om dette Løfte og kørte atter under Priserne. Virkningen af denne Taktik tilkendegav sig i en grænseløs Fattigdom indenfor Vognmandsstanden.

En af M. J. Pedersens første Opgaver blev nu at søge disse Forhold ændrede, men Vognmændene var bleven saa

indgroet i denne Fremgangsmaade, at der skulde gaa tre Aar, inden det lykkedes Formanden at faa Stemningen vendt i den rigtige Retning; men endelig, gennem et ihærdigt Arbejde og med en fast Haand, kronedes hans Anstrelser med Held, og i Vinteren 1895—96 fik han udarbejdet en Priskurant, som vandt Tilslutning, blev vedtaget og traadte i Kraft den 1. April 1896, og hvad der var det bedste ved den: den blev holdt, hvilket i mangfoldige Tilfælde fik en afgørende Betydning for de odenseanske Vognmænds økonomiske Eksistens.

I 1899 trak M. J. Pedersen sig tilbage som Formand og afløstes af C. Hansen. I 1900 indtog M. J. Pedersen igen sin gamle Plads som Formand.

Men det er nu alligevel ikke givet enhver Forenings Formand Evne til i den Grad at holde Myndigheden over Medlemmerne og Enigheden blandt disse saa højt i Ære, som det lykkedes M. J. Pedersen, hvorved Foreningen da ogsaa voksede i Anseelse udadtil og i Styrke indadtil. Personlig var han en repræsentativ Skikkelse, en elegant og glimrende Taler, der paa en ypperlig Maade mestrede Sproget, og med sin diplomatiske Forhandlingsevne forstod han at vinde Ørenlyd i en Forsamling.

M. J. Pedersen var Formand i 16 Aar og blev Æresmedlem til sin Død.

Anna Marie Pedersen døde Nytaarsaften 1934 og Mads Pedersen Nytaarsmorgen 1935.

Nr. 9.

Knud Bisted Pedersen Høgsberg, født i Neder Høgsberg den 4. Marts 1827.

Hans Barndom og Ungdom gik som andre unges med som Dreng at passe Kreaturer og som ung at tjene som Karl, indtil Krigsaarene 1848—50, da han aftjente sin Værnepligt som Infanterist. Han stod ved 8. Battl. 4. Komp. og var med i alle tre Krigsaar, bl. a. i Fredericiaslaget. Efter

Krigen kom han til Nørre Vosborg som Kusk og tjente hos Etatsraad Tang. Da Tang boede i København om Vinteren, var Knud med som Tjener og fulgte Frøknerne til og fra Skole; han lærte bl. a. at køre med fire Heste hos de kongelige Kuske. Efter at de var kommet til Vosborg, kørte han en hel Dag rundt i Borggaarden med 4 Heste for Vognen for at lære dem at holde rigtig foran Hovedtrappen. Efter at have tjent paa Vosborg til 1860, forpagtede han Skærumbro Kro, hvor han blev til sin Død. Knud var en god Kromand, nød aldrig selv noget i Skænkestuen og sørgede ogsaa for, at Gæsterne saavidt muligt kom afsted i Tide; var der een, der blev lidt urolig, gik han hen og prikkede vedkommende paa Skulderen og sagde: »Nu gi'r a æ Rejs' Punch«, og saa var der ikke mere at komme efter. Han levede et skønt Familieliv sammen med sin gode og trofaste Hustru, Bodil Marie, f. Graversen, fra Kjærgaard i Naur. Han døde den 19. August 1910, 83 $\frac{1}{2}$ Aar gammel.

Nr. 10.

Sidsel Johanne Cecilie Pedersen, født den 8. September 1868 i Skærumbro. Hanne, som hun til daglig hedder, er den ældste af Marie og Knud Høgsbergs Børn. Som ung tjente hun i Skærum Mølle og var senere Husbestyrerinde paa Skærum Mejeri, var en Vinter Elev paa Vrigsted Højskole. Hanne blev senere gift med Snedker Jeppe Baunbæk og fik sit Hjem i Ulfborg Kirkeby. Det blev desværre et kort men lykkeligt Samliv; der var 2 Børn. Der kom Sygdom, og Døden blev Gæst, først til hendes Mand og senere til en lille Pige, som blev født en Uge før han døde; den lille Pige døde 3 Maaneder efter. Hanne levede nu stille og ernærede sig med Syning. Nogle Aar efter kom hun til Gl. Præstegaard som Kone og Plejemor for 7 store Børn (der er 2 Drengene i andet Ægteskab). Det var ikke let at gaa ind til, for der var meget Arbejde med Børnene og

de mange Folk. Hun blev atter Enke i 1906. Gaarden blev drevet af den ældste Søn, og hun ejede den til 1917. Hun solgte Gaarden til den ældste Søn, byggede et Hus i Nærheden af Gaarden og lever der paa sine gamle Dage et stille og tilbagetrukket Liv, nøjsom og tilfreds.

Nr. 11.

Sidsel Pedersen Høgsberg, født i Skærumbro den 11. November 1869. Sidsel var en ualmindelig køn og kvik Pige, men desværre fik hun under sin Opvækst en Rygskade, der gjorde, at hun ikke var saa stærk, men kunde dog nok tage Del i Arbejdet i Huset. Hun stod i mange Aar for Husstyrelsen i Skærumbro. Sidsel var djærv i Tale og sagde sin Mening lige ud. Men naar der var Sygdom i Familien, kaldtes der tit paa Sidsel, og saa kom hun. Det faldt ogsaa i hendes Lod at pleje Maren Schubert i hendes sidste Tid. Sidsel led meget i sin svage Ryg, og senere mistede hun ogsaa en Fod. Hun undgik saaledes ikke Sygdom, men var ellers af en stærk Natur og tog Livets Tilskikkelser paa en god Maade.

Sidsel levede sine sidste Aar i en lille Lejlighed i Ulfborg Kirkeby, men Sygdommen meldte sig atter, og hendes eneste Ønske var, at hun maatte faa Lov at dø i sit Barnedomshjem. Dette Ønske blev opfyldt, og hun døde stille den 3. Maj 1940.

Nr. 12.

Peder Kristian Pedersen Høgsberg er født den 12. September 1873 i Skærumbro. Han tjente som helt ung i Nygaard i Vejrum, var derefter nogle Aar i Skærum Mølle, aftjente saa sin Værnepligt som Infanterist i Viborg, og mærkeligt nok laa han ved samme Kompagni og Bataillon som sin Fader og var ligesom han Oppasser for Kaptajnen. Efter endt Soldatertjeneste var han en Vinter paa Vrigsted

Højskole, hvor han første Gang traf sin tilkommende Hustru. Han tjente nu i nogle Aar i Nr. Vium i Ulfborg og var saa en Vinter paa Dalum Landbrugsskole, hvorefter han var hjemme i nogle Aar. Og i 1900 købte han St. Meldgaard og blev saa gift med Poulina Hansen fra Egebjerg paa Fyn. Hun var Mejerske paa Skærum Mejeri i 7 Aar. De drev Gaarden til ca. 1938, da Sønnen Frits overtog den. De gamle fik indrettet en Lejlighed i Stuehusets vestre Ende, hvor de stadig bor. Kristian var i nogle Aar Medlem af Menighedsraadet.

Nr. 13.

Gravers Høgsberg, født den 17. August 1875 i Skærumbro i Ulfborg Sogn. Han tjente som Dreng i Lille Tang i Ulfborg, var hjemme i nogle Aar, og som 23-årig tjente han i Nygaard i Raasted. Han var derefter Elev paa Olle-rup Folkehøjskole og siden paa Dalum Landbrugsskole. Han kom hjem i Aaret 1900, hvorefter han blev hjemme og hjalp sin Fader med Landbruget. Gravers købte senere Gaarden og nedlagde Kroen. Her virkede han i mange Aar sammen med sin Hustru Mariane Ulfkær Kristensen, født den 14. Maj 1880. Mange Venner har i Aarenes Løb samledes i det gæstfrie Hjem, hvor Sangen i en særlig Grad har haft til Huse.

Mariane døde den 1. April 1945.

Gravers afstod Gaarden i Efteraaret 1946 til sin Søstersøn Hans Villiam Høgsberg fra Vemb. Han bliver dog stadig boende i Skærumbro og passer den smukke Have.

Nr. 14.

Peder Vestergaard Høgsberg, født den 4. Juli 1829 i Neder Høgsberg, konfirmeret den første Onsdag efter Paaske med Bemærkning »meget godt«. Han tjente i Skærum-mølle Brændevinsbrænderi som Brænderikarl. Det er ble-

vet fortalt, at han havde utrolige Kræfter; han skulde saaledes kunne bære 2 Tdr. Rug op paa Loftet, een under hver Arm. I sin Soldatertid laa han i Kiel i 4 Aar ved 8 Battl.s 4 Kompagni og var Oppasser for Kaptajn Rohunder. Der fortælles mange pudsige Træk om Peder V. En Morgen skulde han bringe Proviant til sin Kaptajn; han kom forbi en stor Gardist, som uden videre stak ham een og sagde: »Der har du den, du 8. Dreng«, men det kan nok være, at Gardisten fik Benene vendt, og Peder Vestergaard sagde: »Hils dine Kammerater og sig, at saadanne Dreng har vi ved 8. Batll.«

Engang en russisk Officer overværede deres Parade, fik Russeren Lyst til at prøve en Dyst med en dansk Soldat; han troede ikke, at en dansk Soldat kunde udrette noget mod en russisk Officer til Hest. Peder Vestergaard blev kaldt frem og fik Besked om at gøre sig klar. Men kun faa Minutter efter, at der var kommanderet: »Gaa paa«, raabte den danske Kaptajn: »Kan du da for Pokker ikke se, at han er død for længe siden«. Da hang Russeren med Hovedet nedad og den ene Fod i Stigbøjlen. Saa snart Officeren kom fri af Hesten, gik han hen og gav Peder V. Haanden samt en Guldskillig. Dette er fortalt af hans Soldaterkammerat Abbilgaard fra Nørre Lem.

Det værste Nummer, Peder V. lavede, var da han sammen med 7—8 Kammerater var gaet til Dans i en Pavillon, hvor de kom i Klammeri med ca. 100 Tyskere og maatte trække blank. Værten sprang ud paa Trappen og raabte, at der aldrig skulde komme en levende dansk Soldat derfra. Tyskerne for nu løs og brugte alt, hvad de kunde faa fat paa til at slaa med. Det var Peder V., de havde mest Kig paa, fordi han talte godt Tysk; en lang Skorstensfejer trak ham en oven i Hovedet med et Kisteskaft, saa det svimlede for ham. Mads Græm fra Husby stod ved Siden af Peder V.; han tog Kisteskaftet fra Tyskeren, brækkede det midt over og slog Skorstensfejeren over Armen, saa den brækkede, nu var han ukampdygtig. Soldaterne ryddede

Pavillonen, og Tyskerne sprang ud af baade Vinduer og Døre. Der blev fire Tyskere paa Valpladsen; om der var nogle af dem, der døde, vides ikke. Det værste var tilbage: Soldaterne havde ingen Nattegn. Peder V. gik straks til sin Kaptajn og meddelte det passerede. »Du slog vel godt, Peder«, var det første, Kaptajnen sagde. »Ja, vist for haardt«, svarede Peder. Kaptajnen lovede, at han skulde hjælpe dem ud af Kniben; ved hans Medvirken blev de frifundet ved Krigsretten. Det rygtedes snart hjem, og desuden blev der fortalt, at Peder V. var fængslet. Broderen, Knud Bisted, der var Kusk paa Vosborg, kom tilfældig kørende til Kiel med Godsejer Tang. Da Knud nu var i Byen, gik han op til Kaptajn Rohureder for at faa at vide, om Rygterne talte sandt. Hertil svarede Kaptajnen Nej og tilføjede: »Gud give, jeg havde nok af den Slags Soldater, saa kunde jeg snart indtage hele Tyskland«. Knud havde været Oppasser for samme Kaptajn i Krigen 1848–50.

Efter Soldatertjenesten kom Peder Vestergaard hjem – blev gift den 14. Februar 1859 med Else Kirstine Jensen. Han købte Gaarden Ormstrup i Idom og drev samtidig Vognmandsforretning. En Overgang havde Peder V. et stort Vejarbejde ved Randers, men var saa uheldig at komme i Proces med nogle andre Firmaer, som ogsaa arbejdede der. Sagen varede i 4 Aar, og selv om P. V. vandt Processen, slugte den alt, hvad de ejede. Else Kirstine lod sig nu uddanne til Jordemoder, hvilket hun var i 40 Aar. Hun var en stærk troende Kvinde. Der fortælles, at hun kunde stille Blod hos Barselkvinder ved Bøn. Hun bad saaledes: »Du, som har skilt Nilens Flod, vil ogsaa stille dette Blod«; hun virkede desuden som Sygeplejerske og gav gode Raad, var elsket og afholdt. Else var sin Mand en god Støtte og deres Børn en kærlig Moder.

De boede flere Steder, til sidst i Bøvling Jordemoderbolig i 34 Aar.

Peder Vestergaard Høgsberg døde den 23. April 1910, Else Kirstine den 19. Juni 1912.

Nr. 15.

Jens Laurits Høgsberg, født 5. Februar 1864 i Ormstrup. Han blev Elev paa Lemvig Station og senere Assistent i Bogense. Som Soldat blev han Underofficer ved Infanteriet i Odense, derefter Forvalter paa Grevskabet Einsidelsborg paa Fyn, siden begyndte han som Stationskarl i Allingaabro og blev gift 1888 med Marie Slegelberge fra Ørsted, født 21. Marts 1868. De havde 3 Børn, som alle bor i Californien. Jens Laurids døde 9. December 1902 som Togfører i Aarhus og blev begravet samme Sted. Han var dygtig og begavet med gode Kundskaber, som ogsaa kan ses i hans Papirer; han kom op som Nr. 37 til Togførerskysamen og gik ud som Nr. 2. Han blev kun 37 Aar.

Hans Kone var dygtig og fik Børnene født godt op; de tog alle tre Mellemskoleeksamen. Marie døde i Californien 12. Oktober 1932.

Nr. 16.

Niels Slegelberge Høgsberg, født i Struer 16. Juni 1892. Blev udlært som Maler i Horsens, hvor han fik Malermestrenes Ærespræmie.

Han var i Norge i et Par Aar, rejste saa til Californien i 1914, hvor han kom med i Verdenskrigen paa Amerikas Side, blev gift med Klara Rasmussen, født i Horsens 4. August 1892, lige inden han rejste til Hæren i Frankrig. Hun døde i San Diego i Californien 15. August 1919.

Niels var en god Skytte, saa han kom til at undervise Rekrutterne i Skydning. Han var med i det store Slag om Hindenburglinien; kun 10 Mand af et Kompagni slap levende derfra. Niels naede lige at komme hjem, inden hans Hustru døde efter at have født en Søn, Allen Høgsberg. Niels Høgsberg giftede sig 21. Marts 1927 med en Amerikanerinde Helen Richmond Ries, født i Vermont 16. December 1898. Hun havde en Datter, som blev Sygeplejerske under Krigen. Sønnen Allen blev uddannet som Søofficer.

Nr. 17.

Peder Vestergaard Høgsberg, født 16. Juni 1893 i Struer, udlært som Kommis i Horsens, senere uddannet som Skuespiller; rejste til Californien, blev siden ansat ved Statens Skovvæsen, gift den 18. August 1923 med Kirsten Ragnhild Pedersen, født 12. Juni 1893 i Nørre Søby, Fyn.

Peder Vestergaard døde i Californien den 14. Oktober 1939. (Barnløs).

Nr. 18.

Knud Bandhøj Høgsberg, født 21. Marts 1896 i Struer. Uddannet som Bankassistent, rejste derefter til Amerika og blev Bankassistent i Californien. Han var gift, før han rejste til Californien. De havde to Børn i første Ægteskab, en Søn og en Datter. Sønnen er Revisor i København. Gift anden Gang 12. November 1932 med Eva Rørbæk fra København, født 18. December 1894.

Nr. 19.

Carl Marinus Høgsberg, født den 28. Juli 1872 i Harboøre. Han tjente som Dreng hos Hans Vang i Flynder. Efter Konfirmationen havde han forskellige Pladser som Karl, men blev senere udlært som Slagter.

Den 24. April 1903 blev Carl gift med Petra Sørensen, født 24. November 1878 i Dybe. Han begyndte nu som Slagter og Kreaturhandler, først i Fabjerg, siden i Bøvling, rejste derefter til Amerika og var derovre en Del Aar, men vendte saa atter tilbage til Bøvling som Slagter og Kreaturhandler.

Petra døde 1. Januar 1941 i Californien. Børnene, en Søn og en Datter, er bosiddende i Californien.

Nr. 20.

Peder Christian Høgsberg, født i Tim 29. Oktober 1866. Blev først udlært som Klodsmager, og senere rejste han til

Fyn, hvor han blev uddannet som Slagter og blev derovre i flere Aar. Derefter kom han saa til Bøvling og blev gift den 17. August 1898 med Maren Christensen fra Grønkjær i Bøvling, født 27. Juli 1871. Her begyndte han en Slagterforretning i Skomager Sørensens Ejendom, som han købte og bebor endnu. Trods sine 80 Aar er han stadig en rask Mand, som kan færdes frit omkring og besøge sine Børn, Slægt og Venner baade nær og fjern. Paa en særdeles livlig og morsom Maade kan han fortælle om den Tid, han som Dreng tjente i Skærumbro hos Knud og Mads Høgsberg, og da han senere som Slagter opholdt sig paa Fyn.

Maren døde 9. November 1942.

Nr. 21.

Johan Cilius Høgsberg, født i Harboøre 29. Maj 1869. Blev udlært som Mejerist og i 1891 aftjente han sin Værnepligt ved 17. Batl. 3. Komp. i København, hvor han var Ordonnans for Københavns Kommandant, Oberstløjtnant Thorkelin. Efter Tjenesten blev han udlært som Bager og har været Bagermester i Thorum, Roslev og Fabjerg. I 1921 flyttede han til Lemvig og begyndte her en Detailhandel, som han endnu driver.

Han blev gift 29. December 1899 med Maria Pedersen Søvendahl fra Sinding, født 3. Maj 1874. I Ægteskabet er der 4 Børn.

Cilius har altid været en ivrig Idrætsmand, og særlig Skydning, Svømning og Gymnastik har haft hans store Interesse. Han tog saaledes Idrætsmærket i Guld, da han var 76 Aar.

Nr. 22.

Margrethe, født den 26. September 1831, gift den 25. Maj 1861 med Hans Nørgaard Christensen, født den 25. Maj 1838 i Nørgaard i Ulfborg Sogn.

De havde først Møborg Præstegaard i Forpagtning i 9 Aar og købte derefter Gaarden Vang i Flynder Sogn. Der var dengang Teglværk til Gaarden, og der var undertiden 14–15 Mand i Arbejde.

Et af de første Aar, de boede der, byggede de et nyt Stuehus og holdt et stort Rejsegilde, hvortil Margrethe og Hans indbød saa godt som hele Slægten. Det blev Begyndelsen, og siden samlede de hvert Aar Slægten til Fest i Vang paa »Hans Vang«s Fødselsdag, og selv efter at Sønnen Chr. Vang havde overtaget Gaarden, blev Festerne fortsat. — Disse Familiesammenkomster styrker Slægtens Sammenhold. — Tak for gode Minder.

Hans Vang udførte et stort Plantningsarbejde, mest Læplantning, hvorved de højtliggende Marker blev omgivet af Læhegn. Desuden plantede han 15 Td. Land med Fyr og Gran og anlagde tillige en stor Have med mange Frugttræer og med et bredt Læbælte omkring. At vandre omkring i Plantagen blev da ogsaa Hans Vangs Yndlingstur paa hans gamle Dage.

Margrethe døde i August 1920 og Hans den 5. Marts 1927.

Nr. 23.

Christen Hansen Christensen, født den 26. Juni 1873 i Møborg Præstegaard. Han var 3 Aar gammel, da Forældrene flyttede til Vang i Flynder Sogn, hvor han voksede op sammen med sin 4 Aar ældre Søster Maren. Christen aftjente sin Værnepligt i Viborg som Infanterist, og efter Soldatertiden kom han hjem og hjalp sin Fader, for hvem han var en god Støtte, hvilket bl. a. ogsaa kunde spores paa Bedriften.

Christen overtog senere Hjemmet, og efter Moderens Død varetog den ældste Søsterdatter, Marie, Husstyrelsen og senere Margrethe.

Christen Hansen solgte Gaarden i 1938 og købte et Hus i Bækmarksbro, hvor han nu nyder sit Otium.

Nr. 24.

Maren Christensen er født i Møborg Præstegaard den 1. November 1869. Hun var hele sin Ungdom hjemme og hjalp sine Forældre – først i Møborg Præstegaard og senere i Vang i Flynder – indtil hun den 26. November 1896 blev gift med Peder Pedersen (kaldet Karlsen) fra Flynder; de kom til at bo i Øster Foelbæk, hvor de boede til 1924, da de solgte Ejendommen og flyttede til No, hvor de købte en Ejendom. Da Maren var meget dygtig til at koge og bage, blev hun brugt en Del som Kogekone, men især blev hun taget meget i Brug til at passe Barselkoner. I 1940 solgte de Hjemmet i No og købte et Hus i Hee Stationsby. Hendes Mand var ikke rask, han gik og skrantede ca. et Aar og døde saa; siden hans Bortgang tabte Maren sig saa meget, at hun kun overlevede ham et Aar.

Nr. 25.

Marinus Høgsberg er født 8. August 1862 i Over Høgsberg og overtog som ganske ung sine Forældres Ejendom. Han syntes imidlertid ikke rigtig, at han egnede sig som Landmand – maaske skyldtes det ogsaa de daarlige Tider, som gjorde det til et brydsomt Hverv at drive Ejendommen med et nogenlunde Udbytte. Han besluttede da sammen med sin Hustru at rejse til Amerika, for saa derovre i det store, fjerne Land med de rige Muligheder at prøve Lykken. Mange Vestjyder var jo før ham rejst derover og havde fundet Virke og taalelige Kaar. Men Amerika bragte ikke Marinus det, han havde ventet, skønt han sled tappert, blandt andet i lang Tid som Teglværksarbejder. Modgangen hjemsøgte ham ogsaa paa mange Maader, først døde hans lille Pige, og efter nogle Aar ogsaa hans Hustru efter et langt og haardt Sygeleje. Alt dette gjorde, at Marinus Høgsberg kom til at længes efter Danmark, og i Marts 1894 vendte han med tre smaa Børn tilbage til Hjemlandet.

det og Barndomsegnen. Nu begyndte han forfra igen, og henvendte sig til Teglværksejer N. Willemoes, Skærum Mølle, for at høre om Arbejde der; men Willemoes mente ikke, at Marinus egnede sig derfor. Og ved Willemoes' og gode Venners Hjælp købte han Søren Lundes Øl- og Træhandel i Vemb Stationsby; men da han var uden Kendskab til at slaa Læder paa Træsko, holdt han en kort Tid en Svend, som lærte ham det. Nu begyndte det at gaa fremad for Marinus, og 1898 blev han gift med den yngste Datter fra Skærumbro, Magdalene. Saa kom der atter Solskin i det lille Hjem. Forretningen voksede, saa han undertiden maatte holde to Svende. Ølhandelen blev ogsaa udvidet, idet han foruden Detailhandel fik Depoter for Carlsberg, Tuborg og Holstebro Bryggerier. Han leverede nu Øl til Omegnens Gæstgiverier, ja helt til Faare og Ramme. Forretningen kom nu ogsaa til at omfatte Bog- og Papirhandel. Det var ikke noget Tilfælde, at det netop blev Bøger, som Marinus kom til at handle med, thi han var meget litterært interesseret. Gennem Selvstudium havde han erhvervet sig et stort Fond af Kundskaber og var en meget intelligent Mand, der sad inde med betydelige Evner. Han kom ogsaa hurtigt til at deltage i det offentlige Liv paa Egnen, valgt ind i Sogneraadet fra 1898—1904, da han paa Grund af Sygdom maatte trække sig tilbage. I 1917 blev han paany valgt, blev Kasserer og senere Formand Valgperioden ud, men maatte atter trække sig tilbage paa Grund af sin tilbagevendende Sygdom. Paa det aandelige Livs Omraade udførte han ogsaa et stort Arbejde. Folkeoplysningen og Sangen havde hans store Interesse og Kærlighed. Han var ogsaa en meget kirkelig interesseret Mand. I mange Aar Medlem af Menighedsraadet og nogle Aar dets Formand. Foredragsforeningen kunde ogsaa glæde sig over Marinus' Interesse, idet han var den bærende Kraft i mange Aar. Efter at Lærer Sand, Gørding, var død, blev han Foreningens Formand og gjorde her et stort og betydningsfuldt Arbejde. Han var med i Planlæggelsen af de store aarlige

Efteraarsmøder, som Aar efter Aar fik stadig stigende Tilslutning. Endvidere var han i flere Aar Formand for Ulfborg og Omegns Sangforening og Foregangsmand for Sammenslutningen af vestjyske Sangforeninger. Han deltog ligeledes i de saakaldte Præstekonventer i Vemb paa den Tid og var i flere Aar Medlem af Hjælpekassens Bestyrelse og Medlem af Vemb Borger- og Haandværkerforenings Bestyrelse i flere Aar. Det er saaledes et rigt og dybtgaaende Minde, Marinus Høgsberg har sat gennem sit Virke i Vemb. Han var et alvorligt og rettænkende Menneske, som bag sit tilsyneladende lidt kølige Væsen rummede et følsomt og varmt Hjerte. I 1906 lod Marinus Høgsberg Huset ombygge med to Butikker forneden og Lejlighed ovenover. Han drev begge Forretninger indtil 1915, da han bortforpagtede Øl- og Træhandelen til sin mangeaarige Medhjælper P. Boutrup. Efter Marinus Høgsbergs Død i 1922 fortsatte hans Hustru Bog- og Papirhandelen med Sønnen Peder Høgsberg som Bestyrer. I 1938 opsagde Boutrup sin Butik, og Træhandelen blev nedlagt. I Stedet begyndte Peder H. derefter at handle med Tobak, Legetøj, Musik- Artikler, Billeder m. m., som saa forhandles i denne Butik. I 1940 overtog Peder Høgsberg begge Butikker og driver stadig disse Forretninger.

Nr. 26.

Magdalene Pedersen Høgsberg er født den 21. April 1871 i Skærumbro. Som ganske ung tjente hun en kort Tid i Nygaard i Vejrum, derefter tjente hun to Aar i St. Bjerre i Sir og var saa igen hjemme i nogle Aar. En Sommer tilbragte hun paa Vejstrup Højskole og blev derefter hjemme til 1898, da hun blev gift med Kristian Marinus Pedersen Høgsberg, der havde Øl- og Træhandel og Boghandel i Vemb. Magdalene har alle Dage haft et lyst Sind, og hun har i over 50 Aar staaet i Ulfborg og Omegns Sangfor-

ening og der været et virksomt Medlem. Hun blev efter 24 Aars Ægteskab Enke, men drev Boghandelen videre ved Sønnen Peders Hjælp (Øl- og Træhandelen var afstaaet til Peder Boutrup). Peder Høgsberg overtog senere Boghandelen, men Moderen blev ved med at bo i sit gamle Hjem. Hun var i mange Aar Medlem af Menighedsraadet.

TAVLE I

Smed Christen Høgsberg,
f. 1681 i Høgsbjerg i Idum, d. 1757 i Høgsberg i Ulfborg.
Hustru f. 1672, d. 1750.
Ejer af Høgsberg.

Maren Christensdatter, f. 1716, d. 1796, g. m. Smed Peder Nielsen fra Sønderbæk i Idum, f. 1725, d. 1785.
(Se Tavle XIV).

Smed Peder Christensen Høgsberg og Hustru.
Ejer af Høgsberg.

Christen Pedersen Høgsberg, f. 1755, d. 1835.

(1. Ægteskab) m. Maren Jepsdatter Holm, f. 1757, d. 1787.

(2. Ægteskab) m. Maren Christensdatter fra Trans, f. 1716, d. 1796.
Ejer af Neder Høgsberg.

Anna Pedersdatter Høgsberg, f. 1760, g. 1787 m. Peder Jepsen, Ejer af Over Høgsberg.
(Se Tavle XIII).

(1. Ægteskab) Sedsel Christensdatter, f. 1786.

(2. Ægteskab) Maren Christensdatter, f. 1788.

Laurids Christensen, f. 1795, d. 1805

Peder Christian Christensen, f. 1791, d. 1870, g. m. Johanne Cecilie Madsdatter af Madum, f. 1792, d. 1878.
Ejer af Neder Høgsberg.

Mariane Christensdatter, f. 1793, d. 1810.

Nr. 1.
Christen Pedersen Høgsberg, f. 1820, d. 1883, g. m. Ane Christensdatter af Sønder Lem, f. 1822, d. 1891.
Ejer af Høgsberg.

Nr. 6.
Mads Pedersen Høgsberg, f. 1823, d. 1915. Ugift. Bestyrer i Skærumbro.

Nr. 7.
Laurids Pedersen Høgsberg, f. 1825, d. 1887, g. m. Ane Marie Knudsen, f. i Havndrup, Fyn, 1852, d. 1884.
Gæstgiver i Odense.

Nr. 9.
Knud Bisted Pedersen Høgsberg, f. 1827, d. 1910, g. ¹⁵/₈ 1867 m. Bodil Marie Graversen fra Kjærgaard i Naur, f. 1835, d. 1918.
Kroforpagter i Skærumbro.

Nr. 14.
Peder Westergaard Høgsberg, f. 1829, d. 1910, g. 1859 m. Else Christine Jensen fra Staby, f. 1834, d. 1912.
Tækkemand og Vognmand.

Nr. 22.
Margrethe Pedersen Høgsberg, f. 1831, d. 1920, g. 1861 m. Hans Nørgaard Christensen, f. 1838, d. 1927.
Ejer af Vang i Flynder.

Johanne Cecilie Christensen Høgsberg, f. 1852, d. 1914.
Peder Christian Christensen Høgsberg, f. 1854, d. 1945.
Christine Christensen Høgsberg, f. 1857, d. 1926.
Cathrine Christensen Høgsberg, f. 1861, d. 1931.
Jes Corydon Christensen Høgsberg, f. 1863, d. 1940.

Mads Jørgen Pedersen, f. 1853, d. 1935.

Sidsel Johanne Cecilie Pedersen Høgsberg, f. 1868.
Sidsel Pedersen Høgsberg, f. 1869, d. 1940.
Mådalene Pedersen Høgsberg, f. 1871.
Peder Christian Pedersen Høgsberg, f. 1873.
Gravers Pedersen Høgsberg, f. 1875.
Andreas Evald Meinert Tang Pedersen Høgsberg, f. 1877, d. 1891.

Oline Mathilde Frederikke Høgsberg, f. 1860, død 1933.
Jens Laurids Høgsberg, f. 1864, d. 1902.
Peder Christen Høgsberg, f. 1866.
Johan Cilius Høgsberg, f. 1869.
Carl Marinus Høgsberg, f. 1872.

Maren Hansen Christensen, f. 1869, d. 1942.

Nr. 23.
Christen Hansen Christensen, f. ²⁸/₈ 1873.
Ejer af Vang i Flynder.

Se
Tavle

V
II
III
VI
IV

VII

VIII
VIII
VIII
VIII

IX
IX
X
XI
IX

XII

TAVLE II

Nr. 2.
Peder Chr. Christensen Høgsberg, f. i Ulfborg
9/8 1854, d. 4/12 1945, g. 1882 m. Anna Car-
trine Pedersen fra Auntoft ved Tønder, f.
24/8 1856, d. 2/2 1899.
Ejer af Neder Høgsberg.

Christen Peder Christensen Høgsberg, f. i Ulf-
borg 18/8 1883, g. 24/11 1907 m. Elna Marie
Larsen, f. i Nees 9/12 1884.
Landpost i No.

Peder Jakob Christensen Høgsberg, f. i Ulf-
borg 20/8 1884, g. 22/8 1918 m. Maria Søren-
sen Bach, f. i Vebbestrup Sogn 15/4 1894.
Ejer af Neder Høgsberg.

Martin Høgsberg, f. i Ulfborg 1886—1887.

Helene Marie Christensen Høgsberg, f. i Ulf-
borg 20/8 1888, g. 20/8 1916 m. Alfred Jen-
sen, f. i Odense 10/12 1889.
Postpakkemester i Odense.

Martin Johannes Christensen Høgsberg, f. i
Ulfborg 20/1 1891. Kontrolassistent paa Fyn.

Carl Villiam Christensen Høgsberg, f. i Ulf-
borg, 20/8 1895, g. 21/1 1922 m. Alfa Oline
Andersen fra Fjaltring, f. 4/8 1903.
Landmand i Vandborg.

(Adoptiv søn) Mads Benjamin Knak Høgsberg,
f. i Nees 20/8 1904, g. m. Olga Jensen, f. i
Tarm 22/4 1909, g. 20/12 1927.
Bosiddende i Ringkøbing.

Peder Christen Høgsberg, f. i No 2/2 1913,
g. m. Enke Mary Annalise Pedersen, f. i
Brejning 9/1 1917.
Postbud i Ringkøbing.

Ane Catrine Høgsberg, f. i No 12/4 1915, g. m.
Edmund Viggo Kinov, f. 8/8 1913.
Maler i Hvide Sande.

Johanne Marie Høgsberg, f. i No 8/8 1921,
g. 9/8 1942 med Kaj Krog Pedersen, f. i Sorø
10/1 1918. Bosiddende i København.

Karl Høgsberg, f. i Ulfborg 21/7 1919.
Karen Høgsberg, f. i Ulfborg 18/8 1922.
Hans Kristen Høgsberg, f. i Ulfborg 18/11 1924.

Ketty Høgsberg Jensen, f. i Odense 9/4 1917,
g. 9/11 1940 med Olaf Møller, f. i Horsens
10/8 1911. Prokurist i København.

Tage Høgsberg Jensen, f. i Odense 27/8 1918,
g. 9/10 1943 m. Inger Kätchen Allenburg
Dauche, f. 18/8 1924 i Middelfart.
Kommunekasserer i Odense.

Helge Høgsberg Jensen, f. i Odense 12/4 1920,
g. 11/10 1942 m. Eva Nørregaard, f. i Sorte-
rup Sogn 17/8 1915.
Konditor i Odense.

Poul Høgsberg Jensen, f. i Odense 9/1 1922,
g. 15/2 1947 m. Erna Ellinor Kristiansen, f.
i Odense 8/1 1925.
Bankkasserer i Faaborg.

Christen Høgsberg, f. i Vandborg 2/4 1922.
Marie Høgsberg, f. i Vandborg 1/8 1923, g. 28/8
1946 m. Haakon Korneliussen. Bosiddende
i København.

Tage Høgsberg, f. i Vandborg 14/10 1926.
Carl William Høgsberg, f. i Vandborg 8/8 1928.
Mads Høgsberg, f. i Vandborg 17/8 1933.

Elna Dorthea Høgsberg, f. 8/8 1928 i Aadum.
Bent Erling Høgsberg, f. 5/8 1933 i Flynder.
Birthe Høgsberg, f. 17/8 1944 i Holstebro.

(Adoptiv søn) Svend Ravnsbjerg Høgsberg, f. 9/12 1937
i Herning.

Erik Høgsberg Kinov, f. 18/8 1943 i København.

Arne Krog Pedersen, f. 27/8 1944.
Johan Krog Pedersen, f. 20/8 1944 i København.

Birgit Møller, f. 8/2 1943 i København.
Ole Møller, f. 22/1 1946 i København.

Flemming Høgsberg Jensen, f. 18/10 1945 i Odense.

Mogens Høgsberg Jensen, f. 17/4 1943 i Odense.
Jørgen Chr. Høgsberg Jensen, f. 14/4 1944 i Odense.

TAVLE III

Nr. 3.
 Christen Christensen Høgsberg, f. i Høgsberg i Ulfborg ^{18/6} 1857, d. ^{20/8} 1926, g. 1879 i Bøvling m. Maren Jensen Nyborg, f. i Bøvling ^{20/6} 1856, d. ^{7/6} 1942.
 Baneformand i Ulfborg.

Christen Høgsberg, f. i Flynder ^{8/3} 1880, g. ^{20/8} 1905 m. Mette Marie Larsen, f. i Tim ^{27/8} 1882. Møllecejer i Vedersø.	Christen Høgsberg, f. i Vedersø ^{28/5} 1907, g. 1934 m. Sørine Lindholt, f. i Vedersø ^{29/8} 1910. Tømrer i Ringkøbing. Eva Høgsberg, f. i Vedersø ^{27/8} 1914. Sygeplejerske i København. Viggo Høgsberg, f. i Vedersø ^{1/12} 1926.	Kristian Høgsberg, f. ^{4/12} 1936. Hanne Marie Høgsberg, f. ^{12/4} 1940.
Anna Høgsberg, f. i Flynder ^{21/5} 1881. Husbestyrerinde i Esbjerg.	Axel Kristensen, f. i Ulfborg ^{10/2} 1907, g. m. Carla Nyborg, f. i Esbjerg ^{8/6} 1912. Maskinmester i V. B. V. Johanne Kristensen, f. i Ulfborg ^{5/9} 1908, g. m. Albert Larsen, f. i København ^{12/11} 1907. Vicevært i København. Svend Aage Kristensen, f. i Ulfborg ^{20/7} 1910. Ernst Kristensen, f. i Ulfborg ^{21/4} 1914, g. m. Grethe Sørensen, f. i Ringkøbing ^{25/1} 1920. Adoptivdatter Sonja Kristensen, f. i Ringkøbing ^{18/6} 1929.	Ulla Nyborg Kristensen, f. i Ringkøbing ^{27/12} 1937. Anni Nyborg Kristensen, f. i Esbjerg ^{26/10} 1939.
Kristine Høgsberg, f. i Flynder ^{28/11} 1882, g. m. Jens Kristensen, f. i Ulfborg ^{5/5} 1877. Banenæstformand i Ringkøbing.	Helga Høgsberg, f. i Ringkøbing ^{13/8} 1912, g. m. Egon Knudsen, Barberm. i Holstebro. Harriet Høgsberg, f. i Ringkøbing ^{27/8} 1914, g. m. Peder Hansen. Ellen Høgsberg, f. i Ringkøbing ^{20/5} 1916, g. m. Rasmus Oltman, Skibskaptajn. Carlo Høgsberg, f. i Ringkøbing ^{8/7} 1929.	Birgit Knudsen, f. i Holstebro ^{27/5} 1943. Mogens Knudsen, f. i Holstebro ^{28/6} 1945. Kirsten Valdborg Flytkær Hansen, f. i Ringkøbing ^{20/3} 1943. Hanna Agnete Flytkær Hansen, f. i Ringkøbing ^{30/6} 1944. Jan Erik Oltman, f. i Ringkøbing ^{2/1} 1936. Else Oltman, f. i Ringkøbing ^{6/8} 1938. Jørgen Oltman, f. i Tyskland. Borghild Oltman, f. i Tyskland.
Mads Peder Høgsberg, f. i Ulfborg ^{16/7} 1886, g. ^{11/5} 1930 med Anna Kristensen, f. i Bording ^{11/7} 1897. Tømrermester i Varde.	Kirstine Høgsberg, f. i Varde ^{30/11} 1931. Evald Høgsberg, f. i Varde ^{18/2} 1933.	
Laurids Høgsberg, f. i Hee ^{10/8} 1888, g. m. Hansine Jensen, f. i Tistrup ^{9/11} 1904. Foderstofhandler i Houen.	Mary Høgsberg, f. i Ølgod ^{21/6} 1925. Hans Høgsberg, f. i Houen ^{28/8} 1928.	
Marius Elias Høgsberg, f. i Hee ^{7/1} 1890, g. ^{20/12} 1935 m. Karen Hansen, f. ^{6/8} 1900 i København. Chicago, U. S. A. Evald Tang Høgsberg, f. i Hee ^{8/10} 1891, d. i Sønderjylland 1914.	Villy Høgsberg, f. i Aarhus ^{12/8} 1925. Henry Høgsberg, f. i Aarhus ^{10/2} 1928.	
Viggo Høgsberg, f. i Hee ^{26/2} 1894, g. m. Ella Kristina Eriksen, f. i København ^{20/5} 1901. Snedker i Aarhus.	Thorvald Høgsberg, f. i Hee ^{21/10} 1895, g. m. Kirsten Marie Kristensen, f. i Staby ^{8/1} 1900.	

TAVLE IV

Nr. 4.
Jes Corydon Christensen Høgsberg, f. i Ulfborg 20/6 1863, d. 2/8 1940, g. 1/12 1887 m. Else Katrine Baunbæk, f. i Baunbæk i Ulfborg 12/1 1858, d. 2/8 1932.
 Landmand og Fragtmand.

Anna Høgsberg, f. i Ulfborg 6/10 1889, g. 6/10 1915 m. **Jens Kristensen**, Ulfborg gl. Præstegaard, f. 28/4 1885.
 Ejer af Gl. Præstegaard.

Inger Marie Høgsberg, f. i Ulfborg 6/10 1889, g. 28/4 1914 m. Sognepræst **Niels Schmidt Olsen**, f. 11/8 1865, d. 17/8 1918.
 Sognepræst i Nim ved Horsens.

Nicoline Høgsberg, f. i Ulfborg 11/8 1891, g. 28/2 1915 m. Købmand **Frederik Lund**, f. 28/12 1888. Købmand i Borbjerg ved Holstebro.

Christen Høgsberg, f. i Ulfborg 28/8 1893. Overassistent ved D. S. B., Kaptajn i Artilleriet, g. 28/8 1921 m. **Erna Mathiassen**, f. 7/2 1897, Nykøbing Mors.

Thora Høgsberg, f. i Ulfborg 8/8 1900, d. 5/11 1907.

Kristen Høgsberg Kristensen, f. i Ulfborg 6/7 1916, g. 14/8 1943 m. **Nanna Hjortkjær**, f. i Dybe 7/4 1921.
 Konsulent i Brørup.
Jes Høgsberg Kristensen, f. i Ulfborg 2/1 1919, d. 10/11 1942.
Valdemar Høgsberg Kristensen, f. i Ulfborg 10/11 1923.
Hans Høgsberg Kristensen, f. i Ulfborg 24/1 1926.

Jens Jørgen Høgsberg Kristensen, f. 10/7 1940.
Knud Høgsberg Kristensen, f. 28/10 1945.

(Adoptivdatter) **Maja Elisabeth Lund**, f. 2/4 1918.

Helge Høgsberg, f. i Ulfborg 21/8 1924.
Jes Høgsberg, f. i Ulfborg 8/1 1928.
Else Høgsberg, f. i Ulfborg 2/8 1929.

TAVLE V

Johanne Cecilie Christensen Høgsberg, f. i Høgsberg 1852, d. 1914. Bagersvend Lorentsen, f. i Skive.

Peder Christian Høgsberg, f. 19/1 1881 i Ulfborg, g. 5/10 1905 m. Dorthea Holm, f. 31/12 1877 i Rindom.
Centralvarmeinstallatør i Skern.

Anders Holm Høgsberg, f. 20/11 1906 i Sæding.
Maskinsmed i Skern.

Johan Cilius Høgsberg, f. 14/8 1908 i Sæding, g. 27/10 1945 m. Edel Jeppesen, f. 22/8 1921 i København.
Maskinsmed i Skern.

Maren Holm Høgsberg, f. 22/8 1910 i Sæding.

Julie Høgsberg, f. 8/7 1911 i Sæding, g. 1/8 1938 m. Arne Nielsen, f. 28/8 1912 i Fæster.

Viggo Høgsberg, f. 20/9 1913 i Sæding, g. 25/8 1944 med Emilie Visherén, f. 3/6 1914 i Ilskov.
Diakon i Sjørring.

Esther Høgsberg, f. 28/8 1915 i Sæding, g. 12/12 1944 m. Angelo Zvinge, f. 18/8 1922 i København.

Johannes Høgsberg, f. 18/1 1917 i Sæding.
Møbelpolstrer i Skern.

Inger Høgsberg, f. 25/3 1921 i Sæding.

Bennet Høgsberg, f. 1/10 1946 i Skern.

Rosa Høgsberg, f. 11/11 1937 i København.

Erling Nielsen, f. 20/4 1940 i Lillerød.
Holger Nielsen, f. 18/4 1943 i Tikøb.
Dorith Nielsen, f. 24/10 1943 i Tikøb.

Adoptivdatter Karen Johanne Dorthea Høgsberg
f. 27/1 1946 i Esbjerg.

Johan Zvinge, f. 25/8 1944 i København.
Lizzie Zvinge, f. 28/8 1944 i København.

TAVLE VI

Nr. 5.
Cathrine Christensen Høgsberg, f. 12/8 1861,
d. 14/5 1931, g. 1883 m. Peder Svendsen Is-
ager, f. 18/9 1856, d. 27/10 1945.
Gartner i Ringkøbing.

Kristen Peder Isager, f. 18/8 1884 i Ringkøbing,
g. 9/6 1909 m. Ellen Knudsen fra Hjørring,
f. 1/9 1885.

Gartner i Hjørring.

Svend Isager, f. i Ringkøbing 24/12 1885. Gart-
ner i Hjørring. Ugift.

Johannes Isager, f. i Ringkøbing 31/8 1887, g.
28/6 1914 m. Krista Pedersen, f. i Hjørring
3/11 1893.

Gartner i Hjørring.

Anders Isager, f. i Ringkøbing 17/7 1890, g. m.
Elna Marie Karlsen, f. i Randers 10/9 1897.
Tømrer i Randers.

Olga Petrine Isager, f. i Ringkøbing 9/9 1894,
d. 18/2 1919, g. m. Villiam Jepsen fra Køben-
havn.

Anna Isager, f. i Ringkøbing 11/2 1889, g. 2/9
1913 m. Niels Andreas Pedersen, f. i Løgstør
20/8 1888.

Barber i Frederikshavn.

Jens Mourits Isager, f. i Ringkøbing 22/12 1896,
g. 17/8 1923 m. Karen Marie Jørgensen fra
Vinding ved Holstebro, f. 28/9 1899.
Typograf. Bosiddende i Ringkøbing.

Ida Margrethe Isager, f. i Ringkøbing 21/2 1899,
g. m. Thomas Rasmussen i Odense, f. 27/10 1897.

Helga Amalie Isager, f. i Ringkøbing 28/8 1903,
g. 20/5 1923 m. Lars Kristian Larsen fra Næs-
borg, f. 18/8 1894, d. 1927.

Otto Isager, f. i Ringkøbing 28/8 1904, g. m.
Asta fra Horsens.
Bosiddende i Chicago, U. S. A.

Lilly Kathrine Isager, f. 14/10 1916 i Hjørring.

Ejgil Peder Isager, f. 9/6 1917 i Hjørring.
Ethel Isager, f. 13/10 1918 i Hjørring.
Rita Christel Isager, f. 9/7 1925 i Hjørring.

Jørgen Erik Isager, f. 4/8 1930.

Ketty Magdalene Kathrine Pedersen, f. 18/10 1916 i Frederikshavn.

Kaj Isager, f. 17/8 1929 i Esbjerg.

Aase Isager Rasmussen, f. 9/2 1920.
Poul Isager Rasmussen, f. 20/8 1922.
Olga Isager Rasmussen, f. 21/5 1928.
Kurt Isager Rasmussen, f. 17/8 1932.

Verner Isager Larsen, f. 18/8 1923.

Helen Isager, f. 20/4 1929 i Chicago, U. S. A.

TAVLE VII

Nr. 8.
Mads Jørgen Pedersen, f. 18/1 1853, d. 1/1 1935,
g. m. Anna Marie Mikkelsen fra Lumby,
f. 20/8 1857, d. 31/12 1934.
Vognmand i Odense.

Laura Marie Pedersen, f. 28/1 1881, d. 1943,
g. 1/8 1902 m. Anders Johannes Carl Jensen,
Odense, f. 18/7 1879.
Regimentsmusiker.

Laura Johanne Pedersen, f. 28/8 1884, g. 30/4
1912 m. Alfred Petersen, Marstal, f. 14/8
1883.
Skibsmægler og Rheder i Marstal.

Maren Sigrud Johanne Pedersen, f. 22/11 1895,
g. 19/8 1926 m. Julius Johan Bjerring fra
Aabenraa, f. 14/5 1877.
Godsinspektør, Folketingsmand og Borg-
mester i Nyborg.

Ellen Agnete Jensen, f. 31/8 1905, Kontorist,
g. m. Bogholder Elmer Randby.

Kirsten.
Tove.

Keld Otto Jensen, f. 30/8 1907, Styrmand, g.
m. Ida Christensen, Marstal.

Else.
Hanne.

Knud Høgsberg Petersen, f. 28/8 1913, d. 12/3
1936.
Stud. med.

Caroline Anna Marie Høgsberg Petersen, f.
4/10 1921.
Farmaceut.

Jørgen Riteg. Bjerring, f. 30/8 1927.

TAVLE VIII

Nr. 9.
Knud Bisted Pedersen Høgsberg, f. $\frac{4}{8}$ 1827 i Høgsberg, d. $\frac{10}{8}$ 1910, g. $\frac{5}{8}$ 1867 m. Bodil Marie Graversen fra Kjærgaard i Naur, f. $\frac{7}{4}$ 1835, d. $\frac{9}{7}$ 1918.
Kroforpagter i Skærumbro.

Nr. 10.
Sidsel Johanne Cecilie Pedersen Høgsberg, f. $\frac{8}{9}$ 1868 i Skærumbro.
(1. Ægteskab) m. Jeppe Baunbæk, f. $\frac{21}{8}$ 1866, d. $\frac{17}{12}$ 1897. Tømrer i Ulfborg Kirkeby.
(2. Ægteskab) m. Kristen Jeppesen, f. $\frac{14}{8}$ 1858, d. $\frac{21}{11}$ 1906.

Nr. 11.
Sidsel Pedersen Høgsberg, f. $\frac{11}{11}$ 1869 i Skærumbro, d. $\frac{8}{8}$ 1940. Boede sine sidste Aar i Ulfborg Kirkeby.

Nr. 12.
Peder Christian Pedersen Høgsberg, f. $\frac{12}{9}$ 1873 i Skærumbro, g. $\frac{18}{9}$ 1900 m. Poulina Hansen, f. $\frac{24}{8}$ 1869 i Kirkeby ved Svendborg. Ejer af St. Meldgaard i Ulfborg.

Nr. 13.
Gravers Pedersen Høgsberg, f. $\frac{17}{8}$ 1875 i Skærumbro, g. $\frac{10}{8}$ 1916 m. Mariane Ulfkjær Kristensen fra Fjaltring, f. $\frac{4}{8}$ 1880, d. $\frac{1}{4}$ 1945. Ejer af Skærumbro.

(1. Ægteskab). Marie Baunbæk, f. $\frac{14}{9}$ 1896, g. $\frac{15}{8}$ 1919 m. Peder Knudsen, f. $\frac{17}{12}$ 1892 i Gørding. Ejer af L. Meldgaard i Ulfborg. Ingeborg Kristine Baunbæk, f. 1897, d. 1898.

(2. Ægteskab). Marius Jeppesen, f. $\frac{26}{8}$ 1901, g. $\frac{28}{8}$ 1928 m. Anna Holm Brøde, f. $\frac{24}{8}$ 1906. Ejer af Lystlundgaard i Ulfborg. Knud Jeppesen, f. 1903, d. 1903. Knud Jeppesen, f. $\frac{26}{10}$ 1904, g. 1936 m. Kirstine Jeppesen, f. $\frac{15}{9}$ 1896. Hotelejer i Arnum.

Knud Høgsberg, f. $\frac{19}{9}$ 1901 i Ulfborg, g. $\frac{28}{9}$ 1927 m. Maren Mortensen, f. $\frac{21}{8}$ 1900 i Hæe. Gaardejer paa Stadilø.

Anna Høgsberg, f. $\frac{7}{8}$ 1903 i Ulfborg, g. $\frac{28}{12}$ 1932 m. Johannes Wentzel, f. $\frac{16}{9}$ 1902. Førstelærer i Staby.

Marie Høgsberg, f. $\frac{22}{8}$ 1905 i Ulfborg, g. $\frac{4}{8}$ 1934 m. Enkemand Andreas Elkjær, f. $\frac{15}{7}$ 1891 i Holmsland. Ejer af Plougsgaard, Holmsland.

Frits Hansen Høgsberg, f. $\frac{1}{11}$ 1906 i Ulfborg, g. $\frac{3}{8}$ 1946 m. Karen Marie Knudsen, Uldum, f. $\frac{22}{1}$ 1914. Ejer af St. Meldgaard i Ulfborg.

Mads Høgsberg, f. $\frac{22}{8}$ 1908 i Ulfborg, g. $\frac{22}{10}$ 1939 m. Ellen Sørensen fra Sjørring, f. $\frac{14}{1}$ 1908. Mejeribestyrer i Lomborg.

Jeppe Baunbæk Knudsen, f. $\frac{20}{2}$ 1920 i Ulfborg. Svend Kristian Knudsen, f. $\frac{24}{12}$ 1921 i Ulfborg. Aksel Knudsen, f. $\frac{20}{11}$ 1924 i Ulfborg. Knud Høgsberg Knudsen, f. $\frac{4}{4}$ 1931 i Ulfborg. Johanne Catrine Knudsen, f. $\frac{25}{8}$ 1934 i Ulfborg.

Johanne Holm Jeppesen, f. $\frac{28}{10}$ 1929 i Ulfborg. Jens Brøde Jeppesen, f. $\frac{8}{2}$ 1932 i Ulfborg. Kristen Holm Jeppesen, f. $\frac{10}{7}$ 1940 i Ulfborg.

Vagn Jeppesen, f. $\frac{10}{7}$ 1937 i Skærbæk. Johan Jeppesen, f. 1939 i Skærbæk.

Ida Høgsberg, f. $\frac{5}{8}$ 1928 i Stadil. Anna Høgsberg, f. $\frac{27}{4}$ 1931 i Stadil. Ingrid Høgsberg, f. $\frac{1}{11}$ 1938 i Stadil.

Poul Wentzel, f. $\frac{10}{1}$ 1934 i Outrup. Karen Wentzel, f. $\frac{21}{9}$ 1935 i Outrup. Marie Wentzel, f. $\frac{28}{1}$ 1938 i Outrup. Knud Wentzel, f. $\frac{20}{10}$ 1941 i Outrup.

Karl Kristian Elkjær, f. $\frac{20}{4}$ 1935 i Holmsland. Annalise Elkjær, f. $\frac{10}{12}$ 1941 i Holmsland. Poul Andreas Høgsberg Elkjær, f. $\frac{11}{1}$ 1944 i Holmsland.

Anna Marie Høgsberg, f. $\frac{20}{8}$ 1947 i Ulfborg.

Kristian Høgsberg, f. $\frac{4}{2}$ 1941 i Lomborg. Knud Høgsberg, f. $\frac{5}{2}$ 1945 i Lomborg.

TAVLE IX

Oline Mathilde Frederikke Høgsberg, f. i Ormstrup i Idom $22/11$ 1860, d. $21/8$ 1933, g. $9/1$ 1899 m. Anders Christensen fra Selde i Salling, f. $10/12$ 1875, d. $27/10$ 1937. Maler i Breum, senere Ejer af Højskolehjemmet i Kjellerup.

Nr. 15.
Jens Laurids Høgsberg, f. i Ormstrup i Idom $6/2$ 1864, d. $9/12$ 1902, g. 1888 med Marie Slegelberg i Ørsted, f. $21/8$ 1868, d. $12/10$ 1932 i Los Angeles, Californien. Togfører i Aarhus.

Nr. 19.
Carl Marinus Høgsberg, f. i Harboøre $28/7$ 1872, g. $24/4$ 1903 m. Petra Sørensen fra Dybe, f. $24/11$ 1878, d. $1/1$ 1941 i Californien. Slagter og Kreaturhandler i Bøvling.

Nr. 14.
Peder Vestergaard Høgsberg, f. $4/7$ 1829, d. $22/4$ 1910, g. $14/2$ 1859 m. Else Christine Jensen fra Vognborg i Staby, f. $20/11$ 1834, d. $19/6$ 1912.
Tækkemand og Vognmand.

Adoptivdatter Thora Kristensen.

Nr. 16.
Niels Slegelberg Høgsberg, f. i Struer $10/6$ 1892, g. $4/5$ 1918 m. Klara Rasmussen fra Horsens, f. $4/8$ 1892, d. $15/8$ 1919 i San Diego i Californien.

(2. Ægteskab). Helen Richmond Ries, f. i Vermont $16/12$ 1898. Maler i Californien.

Nr. 17.
Peder Vestergaard Høgsberg, f. i Struer $10/6$ 1893, d. $14/10$ 1939 i Oakland, Californien, g. $18/8$ 1923 m. Kirstine Ragnhild Pedersen, Nørre Søby, Fyn, f. $12/8$ 1893. Var ansat ved Statens Skovvæsen, U. S. A.

Nr. 18.
Knud Bondhøje Høgsberg, f. i Struer $21/8$ 1896.
(1. Ægteskab) m. Louise Knudsen, f. $14/6$ 1897. (Skilt, Aarstal ukendt).
(2. Ægteskab) $12/11$ 1932 m. Eva Rørbæk fra København, f. $18/12$ 1894. Bankassistent i Californien.

Elisabet Kaalund Høgsberg, f. i Bøvling $21/6$ 1905.

Magdalene Kaalund Høgsberg, f. i Bøvling $22/2$ 1904, d. $17/8$ 1916.

Folmer Kaalund Høgsberg, f. i Fabjerg $1/11$ 1906, g. i Reno, Nevada, U. S. A. $9/6$ 1934 m. Juanita Roxana Hoeflain, f. i Oregon $27/8$ 1912. Slagter i Berkeley, Californien.

(1. Ægteskab) Allan Høgsberg, f. i San Diego $12/8$ 1919, g. $6/6$ 1944 med Margaret Fola Balster fra Mammuth, Iowa. Kaptajn i Flaaden, U. S. A.

(Adoptivdatter) Jane Leone Høgsberg, f. i San Francisco $27/12$ 1919, g. September 1941 m. Edgar Burnett Bech, f. i San Louis, Missouri $9/8$ 1914.

Kaj Bondhøje Høgsberg, f. $5/2$ 1917 i Nakskov. Maskinmester i Nakskov.

(1. Ægteskab). Grethe Bondhøje Høgsberg, f. $15/4$ 1917 i Fuglse, g. m. Helge Sørensen, f. i Nykøbing Falster. Togfører i Korsør.

Knud Børge Bondhøje Høgsberg, f. $27/4$ 1920 i Fuglse, g. $18/6$ 1943 m. Inge Kohl Svegaard, f. $21/6$ 1919 i Aastrup. Selvstændig Revisor i København.

Anne Beth Bondhøje Høgsberg, f. $10/4$ 1946.

TAVLE X

Nr. 20.
Peder Chr. Høgsberg, f. i Tim ^{20/10} 1866, g.
^{17/8} 1898 m. Maren Christensen fra Bøvling,
f. ^{27/7} 1871, d. ^{9/11} 1942.
Slagter i Bøvling.

David Kristensen Høgsberg, f. i Bøvling ^{17/12} 1899, g. m. Mary Nielsen ^{12/12} 1928, f. ^{6/6} 1907 i Holsted.
Fisker ved Thorsminde.

Peder Vestergaard Høgsberg, f. i Nees ^{20/8} 1902, g. ^{22/7} 1939 m. Dorthea Frederiksen, f. i Hee ^{21/11} 1909.

Hans Frederik Kaalund Høgsberg, f. i Bøvling ^{22/9} 1905.
Gaardejer i Nees.

Dagny Høgsberg, f. i Bøvling ^{6/6} 1908, g. ^{18/10} 1928 m. Aage Johansen, f. ^{8/10} 1904 i Gjesten.
Smedemester i Fitting.

Frode Høgsberg, f. i Bøvling ^{14/12} 1909, g. ^{20/12} 1936 m. Dagny Borg fra Bøvling, f. ^{2/11} 1914.
Bosiddende i Holstebro.

Helga Høgsberg, f. i Bøvling ^{12/8} 1912, g. ^{4/6} 1933 m. Hugo Villadsen, f. ^{20/9} 1909.
Smedemester i Madum.

Niels Høgsberg, f. i Bøvling ^{9/8} 1916.
Chauffør i Bøvling.

Kaj Nielsen Høgsberg, f. i Bøvling ^{22/8} 1929.
Magdalene Elisabeth Høgsberg, f. i Bøvling ^{13/7} 1931.
Arne Marinus Høgsberg, f. i Bøvling ^{12/2} 1934.
Inga Mathilde Høgsberg, f. i Bøvling ^{20/7} 1935.
Johanne Kristine Høgsberg, f. i Thorsminde ^{20/8} 1937.
Frode Høgsberg, f. i Thorsminde ^{17/10} 1942.
Svend Erik Høgsberg, f. i Thorsminde ^{8/6} 1944.

Svend Vestergaard Høgsberg, f. i Bøvling ^{30/1} 1941.
Poul Erik Vestergaard Høgsberg, f. i Bøvling ^{20/8} 1945.

Bernt Høgsberg Johansen, f. i Bøvling ^{19/11} 1928.
Maren Høgsberg Johansen, f. i Fitting ^{27/1} 1930.
Niels Albert Høgsberg Johansen, f. i Fitting ^{21/2} 1931.
Frida Høgsberg Johansen, f. i Fitting ^{4/3} 1932 (død).
Frida Høgsberg Johansen, f. i Fitting ^{1/8} 1933.
Petra Kristine Høgsberg Johansen, f. i Fitting ^{1/3} 1933.
Hans Høgsberg Johansen, f. i Fitting ^{1/8} 1937.
Grethe Høgsberg Johansen, f. i Fitting ^{1/8} 1937.
Folmer Høgsberg Johansen, f. i Fitting ^{22/12} 1943.
Edith Høgsberg Johansen, f. i Fitting ^{8/6} 1946.

Knud Erik Borg Høgsberg, f. i Addit ^{14/8} 1940.

Boe Arensdorff Villadsen, f. i Madum ^{21/8} 1934.
Oda Arensdorff Villadsen, f. i Madum ^{20/8} 1936.
Agner Arensdorff Villadsen, f. i Madum ^{6/6} 1944.

TAVLE XI

Nr. 21.
Johan Cilius Høgsberg, f. i Harboøre ^{20/6}
1869, g. ^{20/12} 1899 m. Marie Pedersen Søvn-
dal fra Sinding, f. ^{8/6} 1874.
Detailhandler i Lemvig.

Birgitte Søvdal Kaalund Høgsberg, f. i Tho-
rum ^{18/11} 1900, g. ^{2/1} 1924 m. Thorvald Rus-
kjær, f. i Vium ^{10/11} 1896.
Ansæt i F. D. B. i Aarhus.

Harald Søvdahl Høgsberg, f. i Lemvig ^{18/6}
1907, g. ^{7/2} 1932 m. Olga Rasmussen fra
Løgten, f. ^{31/6} 1908.
Smedemester i Laasby.

Agnete Søvdahl Høgsberg, f. i Lemvig ^{8/2}
1912, d. ^{27/6} 1933, g. ^{28/6} 1929 m. Johannes
Severin Sørensen fra Struer, f. ^{10/4} 1903 i
Fousing.

Agnes Viola Søvdal Høgsberg, f. i Lemvig
^{0/4} 1913, Damefrisør, g. ^{17/4} 1938 m. Carl
Victor Kamstrup Jepsen, f. ^{2/6} 1913 i Lemvig.
Installatør i Hørsholm.

Ellen Høgsberg Ruskjær, f. i Struer ^{10/1} 1931.

Grete Høgsberg, f. i Lemvig ^{2/6} 1933.
Lissi Høgsberg, f. i Aarhus ^{8/6} 1939.
Inger Høgsberg, f. i Laasby ^{6/10} 1944.

Ester Høgsberg Sørensen, f. i Lemvig ^{20/10} 1929.

TAVLE XII

Nr. 24.
 Maren Hansen Christensen, f. 1/11 1869 i Mø-
 borg Præstegaard, d. 1942, g. 28/11 1896 m.
 Peder Pedersen, f. 12/8 1864, d. 1941.
 Gaardejer, først i Flynder, senere i Hee.

Marie Pedersen, f. 17/8 1897, g. 4/4 1923, m.
 Jens Pedersen, f. 4/8 1897.
 Gaardejer i Nørre Omme.

Christen Pedersen, f. 1/2 1925 i Nørre Omme.
 Martha Pedersen, f. 9/4 1926 i Nørre Omme.
 Gunnar Pedersen, f. 4/11 1928 i Nørre Omme.

Carl Pedersen, f. 22/8 1899 i Flynder.
 Gaardbestyrer.

Margrethe Pedersen, f. 12/8 1901 i Flynder.
 Husbestyrerinde.

Anna Pedersen, f. 8/2 1904 i Flynder, g. 1930
 m. Ingvar Larsen, f. 10/11 1897.
 Landmand i Hee.

Henry Larsen, f. 4/2 1931 i Hee.
 Børge Larsen, f. 1/11 1932 i Hee.
 Ingrid Larsen, f. 28/8 1935 i Hee.
 Kaj Larsen, f. 25/8 1942 i Hee.

Helga Pedersen, f. 10/8 1908 i Flynder, g. m.
 Niels Thesbjerg.
 Detailhandler i København.

Hans Pedersen, f. 19/8 1910 i Flynder, g. m.
 Johanne Pedersen, f. 7/8 1914.
 Landmand i Hee.

Villy Pedersen, f. 19/8 1935 i Hee.
 Inga Pedersen, f. 28/8 1942 i Hee.

TAVLE XIII

Anna Pedersdatter Høgsberg, f. 1760, g. 1787 m. Peder Jepsen (2. Ægteskab). Ejer af Over Høgsberg.

Maren Pedersdatter, f. 1791, g. 1811 m. Villum Jensen, Vodde. Ejer af Over Høgsberg.

Jens, f. 1812.

Mariane, f. 1814, g. 1842 m. Erik Nielsen af Skaaningsborg, f. 1813.

Anna, f. 1816.

Peder Villumsen, f. 1820, d. 1884, g. 1853 m. Johanne Marie Christensdatter fra Vester Tang, f. 1821 i Fabjerg Degnebolig, d. 1883. Ejer af Over Høgsberg.

Laust, f. 1824, g. m. Karen Mogensdatter af Vester Tang.

Maren Pedersdatter Høgsberg, f. 1855, d. 1865.

Villum Pedersen Høgsberg, f. 1854, g. 1884 (2. Ægteskab) m. Mette Tang af Lille Tang i Ulfborg, f. 1855. Lærer og Kirkesanger i Fabjerg ved Lemvig.

Christen Pedersen Høgsberg, f. 1857, Lærer og Kirkesanger i Føvling ved Holsted.

Carl Pedersen Høgsberg, f. 1859.

Nr. 25 og 26.
Christian Marinus Pedersen Høgsberg, f. 8/8 1862, d. 1922.
(1. Ægteskab) m. Ane Christine Larsen, f. 1861.

(2. Ægteskab) g. 11/11 1898 m. Magdalene Høgsberg af Skærumbro, f. 21/4 1871. Boghandler i Vemb.

(1. Ægteskab).

Elisabeth Høgsberg, f. 7/10 1888 i Omaha, Nevbraska, Amerika.

Karl Høgsberg, f. 18/10 1890 i Omaha, Nevbraska, U. S. A., gift 17/11 1918 m. Dagny Marie Jensen, f. i Thisted 17/8 1893. Tømrer i Aalborg.

Christian Richardh Høgsberg, f. 7/12 1892 i Omaha, Nevbraska, g. 28/12 1922 m. Lilly Gerda Mikaelson, f. 19/8 1903. Træhandler i Randers.

(2. Ægteskab).

Knud Høgsberg, f. 8/8 1899 i Vemb. (Ugift). Repræsentant i Aarhus.

Peder Høgsberg, f. 10/8 1901 i Vemb, g. 8/8 1930 m. Anna Sand, f. 28/4 1900 i Vemb. Boghandler i Vemb.

Evald Høgsberg, f. 20/8 1903 i Vemb, g. 18/8 1937 m. Jenny Sørine Jensen, f. 1/10 1902 i Holstebro. Snedker i Vemb.

Johanne Kristine Marie Høgsberg, f. 15/4 1905 i Vemb.

Hans Villiam Høgsberg, f. 28/12 1906 i Vemb. Ejer af Skærumbro.

Ugift.

Karen Kirstine Nielsen Høgsberg, f. 18/10 1920, g. 9/11 1946 m. Ejnar Nielsen, f. 9/8 1917 i Aalborg.

Hans Jørgen Høgsberg, f. 28/10 1926.

Knud Marinus Høgsberg, f. 2/2 1923, d. 28/12 1923.
Helga Magdalene Høgsberg, f. 11/8 1926.
Viggo Høgsberg, f. 21/7 1931.
Kaj Høgsberg, f. 11/4 1933.
Ellen Mary Høgsberg, f. 28/7 1936, d. 7/10 1937.
John Erik Høgsberg, f. 18/7 1945. (Alle født i Randers).

Bent Sand Høgsberg, f. 18/11 1934 i Vemb.

Jens Jørgen Høgsberg, f. 7/2 1944 i Vemb.

TAVLE XIV

Maren, f. 1716, d. 1796, g. m. Smed
Peder Nielsen Sønderbæk i Idom, f.
1725, d. 1785.

Niels Pedersen, f. 1749, d. 1801, g. 1773
m. Marie Margrethe Andersdatter af
Lystlundgaard.
Boede i Katborg, Ulfborg Sogn.

Peder Nielsen, f. 1777, d. 1830, g. m.
Ane Marie Christensdatter af Kieldahl
i Idom.
Han var Lærer om Vinteren og boede
en Tid i Idom. Sidst boede han i
Ulfborg paa Katborg Mark, hvor han
lavede sig en Bolig i en Sandbakke.
Han havde mange Børn og døde som
Almissem.

Jens Nielsen, f. 1779, g. m. Mette Chri-
stine Christensdatter af Ormstrup i
Idom.
De boede i Katborg.

Anders Nielsen, f. 1774, d. 1833, g. m.
Ane Pedersdatter (vist fra Mering i
Vejle Vesteregn).
Anders var Tømrer. Han havde næ-
sten uafbrudt været Soldat fra 1779
til 1814. Han boede en Tid i Mering,
men flyttede senere til Thyregod;
man kaldte ham her den oplyste
Snedker fra Mering. I sine sidste Aar
var han blind og sengeliggende. Han
havde i sine unge Aar været Vinter-
lærer.

Sidsel Marie Nielsdatter, f. 1784, d. 1860
i Dystrup (ugift).

Anna Margrethe Jensen, f. 1810.

Niels Christian Jensen, f. 1811, g. 1838 m. Ane Bo-
line Jakobsdatter af Rindum. De boede i Katborg.
Havde ingen Børn. En Søster til Niels Christian
tjente paa Timgaard, hun fik et Barn med Herre-
manden Koefoed. Barnet fik Navnet Jens og blev
opdraget i Katborg. Han blev siden gift og ar-
vede Katborg efter Niels Christian, som døde 1891.
Niels Christian anlagde en ret betydelig Plantage
paa en Del af Gaardens Mark og Hede.

Anna Jensen, f. 1812.
Peder Jensen, f. 1816.
Mette Christine Jensen, f. 1818.
Anna Johanna Jensen, f. 1819.
Christen Jensen, f. 1824.
Mette Marie Jensen, f. 1827.

Christen Andersen, Thyregod.
Forfatter.