

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele.

Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NOGLE OPTEGNELSER

OM

Slægten Hamre

Af Smedemester J. L. Hamre,
København



Nedskrevet ca. 1939 — Trykt i August 1950

Paa Opfordring fra nogle af mine Søskenbørn nedskriver jeg følgende:

Min Fader, Smedemester *Jens Larsen Hamre*, er født i Leikanger Præstegeld i Sogn i Norge, 20 Mile nordenfor Bergen, den 18. Februar 1828. Hans Forældre var Gaardbruger og Smed *Lars Larsen Hamre* og *Ingerid Gunnarsdatter*. Foruden min Fader var der en Søn, *Lars Larsen Hamre*, der var Skræder. Der var 4 Døtre: *Durdei*, som blev gift med en Farmer *Engsæther* i Minneapolis, Minnesota. *Randi*, *Magdeli* og *Ingerid*, der ogsaa alle blev gift med Farmere i Minneapolis. Ogsaa den yngste Søn, *Ole Larsen Hamre*, kom til Minneapolis kun 7 Aar gammel. — Min Farfar blev kun 47 Aar gammel, og da de efterlevende havde et Par Misvækstaar med Kartofler, solgte min Farmor Ejendommen, der blev udstykket, og der er nu Frugtplantager paa hele Fjeldet. Om Farmor er udvandret, mens min Far har været i Bergen eller her i Danmark, ved jeg ikke, ej heller om nogle af hendes Børn er udvandret før hende. Jeg ved, at de har været i Amerika under Krigen mellem Nord- og Sydstatene 1861-1865 og muligvis før.

Skræder *Lars Larsen Hamre* har jeg et Billede af, hvor han er Soldat med stor Hat og med Gevær; senere har han været Guldgraver og endte som Farmer. Den 7 aarige Onkel *Ole* endte som Stadsingeniør

i Crokston. Jeg har et Billede af Durdei Engsæther og af en Datter og en Søn af hende, ogsaa et Billede af min Farmor og af en Kusine i Brudedragt.

Jeg har ogsaa en Gulddollar, som min Farmor har sendt til min ældste Broder og mig, for at vi skulde købe Papir og lignende og skrive til hende, hvad jeg ogsaa gjorde, indtil jeg var over 30 Aar. Der er altsaa ingen af Familien i Europa andre end os, men mange Fætre og Kusiner i Amerika.

Min Fader var hjemme og arbejdede sammen med sin Fader. De gik i deres Baad og sejlede eller roede til omliggende Gaardbrug. Hvor de havde Smedie, der lavede de Smedearbejde samt Kobbersmede og mulig Guldsmedereparationer. Da Fader var 18 Aar, havde han faaet Læreplads som Guldsmed i Bergen, men da det varede noget med Skibslejlighed, havde Guldsmeden i Bergen antaget en anden Lærling, da min Fader kom dertil, og da han ikke vilde hjem igen, endte det med, at han gik i Smedelære hos Oldemanden for Smede og Urmagerlavet i Bergen. Jeg er i Besiddelse af hans Lærekontrakt, dateret den 26. April 1847. Jeg har ogsaa hans Svendebrev, dateret den 9. Juni 1852. Han var altsaa over 24 Aar den Gang. Jeg ved, at Fader har arbejdet i København hos Riedel, Schäbel og hos Eickhoff, der den Gang havde Værksted i Nyhavn. Han er derfra rejst til Nykøbing F. og arbejdede paa Bruunshaab Jernstøberi. Han logerede hos en Rasmus Sørensen, og efter ham har jeg faaet Navnet Rasmus. Senere er han blevet kendt med min Moder. Som Mesterstykke lavede han den Pengekistelaas, som jeg er i Besiddelse af, og da Mesterstykket var

færdigt og antaget, tror jeg, han var læns for Penge og havde vist ikke mere Værktøj end Hammer og Smedetang. Men det gik hurtigt fremad, og gift blev de 1859. Jeg tænker, han er den sidste Klejnsmed, der har lavet Mesterstykke i Nykøbing F., det var jo kort før vi fik Næringsfriheden..

Jeg tror, at hans første Værksted var i Østergade; jeg ved, han havde Værksted og Beboelse i den gamle Ritmestergaard paa Hjørnet af Langgade og Store Kirkestræde. I Store Kirkestræde blev *Hans Gunnar Lauritz Larsen Hamre* født den 28. Marts 1860. Jeg, *Jens Rasmus Anfind Larsen Hamre*, blev født den 6. December 1861. *Oscar Fredrik Edvard Larsen Hamre* blev født den 11. April 1863. *Ingvald Henrik Lars Larsen Hamre* blev født den 29. Oktober 1864. Alle 4 Brødre fødtes i Store Kirkestræde. Jeg kan huske lidt fra den Periode. Derfra flyttede vi til Skibsbygmester Bentzons Skibssmedie og Lejlighed, der laa paa Skibstømmerpladsen ved Guldborgsund. Der kan jeg huske Toldkrydseren »Argus«'s Stabelafløbning og flere andre Begivenheder. Kun et Aar boede vi der. Fader havde købt en Ejendom midt i Store Kirkestræde, et tidligere Bageri. Der var 2 Etager Forhus og 2 Etager Sidehus med Værksteder, Skure i Baggaarden til Jern, Kul osv.

Der blev *Karen Amalie Ingeborg Larsen Hamre* født den 26. Oktober 1866, senere en Søster *Ingerid*, der kun blev 3 Uger gammel; senere en Broder *Frithiof*, der døde, da han var 6 Maaneder gammel. Den 9. Juli 1874 fødtes her *Frithiof Sofus Larsen Hamre*, og dér døde vores Fader den 9. Februar 1876. *Frithiof* var dengang 1½ Aar, *Karen* var 9⅓ Aar.

Ingvald 11 $\frac{1}{2}$ Aar, Oscar nærved 13 Aar, jeg godt 14 Aar og Hans nærved 16 Aar.

Min Moder er født den 18. Juni 1834, konfirmeret 1848. Hendes Fader var Gartner Andersen, og hun hed Jensine Sofie Amalie Andersen. — Da hun var 1 $\frac{1}{2}$ Aar, var hendes Forældre paa Sejltur paa Guldborgsund. Baaden kæntrede, og hendes Forældre druknede; jeg ved ikke, om der var nogle af deres Børn med. Min Moder havde en Søster paa 10 Aar, der hed Antonette, og hun passede min Moder, der som tidligere skrevet var 1 $\frac{1}{2}$ Aar.

Min rigtige Mormor havde en Søster, Karen Petersen. Hun var gift med Høker Hans Petersen Enighed, der var en Bondesøn fra Langeland. Gaarden, hvor han var født den 28. Februar 1794, hed *Enighed*. Han laa 8 Aar som Soldat i København under Frederik den 6. Senere var han Opsynsmand paa Østasiatisk Plads paa Christianshavn. Hans Kone var barnefødt i Nykøbing. Jeg antager, de har været forlovet eller gift i København og er flyttet til Nykøbing F. De har aldrig haft Børn selv og tog saa min Moder til sig, da hun var blevet forældreløs. De blev altsaa vore Bedsteforældre. — Bedstemoder døde 1867. Jeg husker hende tydeligt, og Bedstefader levede til 28. December 1876 og blev nærved 83 Aar gammel. Han var en god, stilsfærdig, ordentlig og akkurat Mand. Da hans Kone var død, fik han min ældste Broder til Sovekammerat, indtil han begyndte Tjenesten paa Telegrafstationen. Saa overtog Karen Pladsen, og hun var hos ham den Morgen, han blev syg. Han havde fejlet sin Butik og tilbragt Dagen som sædvanlig. Middagsmaden fik han fra os i Kirkestræde. Han

havde Kogegasapparat til Kaffe og lignende. Naar vi havde Fødselsdag, blev den holdt i hans Hjem. Her fik vi en Bolle Arakpunch til en Krone, og saa sang vi. Bedstefader kunde huske: Om Hundrede Aar er alting glemt, Mit fulde Glas, Sangens raske Toner o. s. v.

Moder blev begravet i Roskilde 1902.

Telegrafist *Hans Hamre* døde og blev begravet 14/8 1901.

Guldsmed *Oscar Hamre*, der i nogle Aar var Sergent i Kastellet, døde i Juli 1891.

Sejlmagermester *Ingvald Hamre*, Aalborg, døde 28/8 1935.

1ste Lærer og Kirkesanger i Horslunde, *Frithiof Hamre*, døde 17/8 1940.

Karens Mand, Gartner *Hans Egebjerg*, blev begravet i Roskilde 14/10 1894.

København, den 8. November 1941.

Jens L. Hamre.