



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Tomas Kristian Nielsen

- aner og levnedbeskrivelse



**Født den 25. februar 1909 i Lundedalhus på Klausholm Mark i
Hellevad sogn, Hjørring amt.**

Død den 12. december 1985 i Tranebjerg, Samsø herred, Århus amt.

Maj 2023

Udarbejdet af:

**Preben Aagaard Nielsen
Kongens Lyngby**

2. reviderede udgave, maj 2023

Indhold

Forord	5
A Tomas Kristian Nielsen	7
A.1 Levnedbeskrivelse	9
A.2 Kristians aner	17
A.2.1 Nummerering af anerne	18
B Kristians forældre	21
C Thomas Nielsen - og hans aner (Kristians farfar)	29
C.1 Thomas Niensens forældre (Kristians oldeforældre)	35
C.1.1 Thomas Niensens farfar og farmor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)	39
C.1.1.1 Thomas Niensens oldeforældre på faderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)	41
C.1.2 Thomas Niensens morfar og mormor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)	47
C.1.2.1 Thomas Niensens oldeforældre på moderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)	50
D Maren Christiansen - og hendes aner (Kristians farmor)	59
D.1 Maren Christiansens forældre (Kristians oldeforældre)	66
D.1.1 Maren Christiansens farfar og farmor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)	72
D.1.1.1 Maren Christiansens oldeforældre på faderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)	76
D.1.2 Maren Christiansens morfar og mormor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)	85
D.1.2.1 Maren Christiansens oldeforældre på moderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)	88
E Niels Pedersen - og hans aner (Kristians morfar)	123
E.1 Niels Pedersens forældre (Kristians oldeforældre)	132
E.1.1 Niels Pedersens farfar og farmor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)	136
E.1.1.1 Niels Pedersens oldeforældre på faderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)	138
E.1.2 Niels Pedersens morfar og mormor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)	159
E.1.2.1 Niels Pedersens oldeforældre på moderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)	161
F Johanne Elise Pedersen - og hendes aner (Kristians mormor)	175
F.1 Johanne Elise Pedersens forældre (Kristians oldeforældre)	179
F.1.1 Johanne Elise Pedersens farfar og farmor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)	184
F.1.1.1 Johanne Elise Pedersens oldeforældre på faderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)	187
F.1.2 Johanne Elise Pedersens morfar og mormor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)	226
F.1.2.1 Johanne Elise Pedersens oldeforældre på moderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)	229
G Forkortelser og ordforklaringer	255
G.1 Forkortelser	255
G.2 Ordforklaringer	255
H Navneindex	261

Forord

Denne bog beskriver Tomas Kristian Nielsens levned og hans aner (forfædre). Beskrivelsen af Kristians aner er primært baseret på oplysninger fra kirkebøger og folketællinger samt i mindre omfang skifteprotokoller, tingbøger og andre kilder. De konkrete referencer er kun i begrænset omfang medtaget i denne version, men kan fås hos undertegnede.

Hvor der er anvendt andre kilder end folketællinger, kirkebøger og skifteprotokoller, er disse generelt anført eller medtaget som fodnoter.

Søskende og børn til anerne er medtaget i det omfang, de er kendte, dvs. i det omfang de er fundet i forbindelse med folketællinger eller i forbindelse med søgning i kirkebøger eller skifteprotokoller. Der er ikke søgt systematisk efter alle søskende eller børn. Der kan derfor have været flere søskende og børn til anerne, end der fremgår her.

For at gøre teksten så læsbar som muligt er nogle oplysninger medtaget flere gange. Ved oplysninger om anernes opholdssted ved folketællinger er der fx oplyst hvem der i øvrigt boede på adressen. Der kan derfor stå en næsten enslydende tekst under en forælder og et barn, hvis de har boet samme sted ved folketællingen.

Stavemåden på navne er generelt som anført i kirkebøgerne ved dåb eller – hvis dåben ikke kendes – ved andre kirkelige handlinger. Ved oplysninger om folketællinger er de angivne oplysninger gengivet som anført ved tællingerne, herunder stavemåder på navne og steder, angivelser af alder mv. Der var ofte fejl i angivelserne i folketællingerne, eller stavemåder afveg fra den gængse. Ved de forskellige tællinger kan samme person derfor stå anført på forskellig måde.

Bogen er opbygget sådan, at den først beskriver Kristian og hans levned, hvorefter Kristians forældre beskrives.

Derefter beskrives Kristians fire bedsteforældre én ad gangen, med tilhørende aner.

Første udgave af denne bog blev publiceret i 2007. Denne reviderede udgave er redigeret frem til maj 2023, hvor den er publiceret.

Jeg håber, at I vil finde lige så stor fornøjelse ved at læse bogen, som jeg har haft ved at lave den. God læselyst.

Kgs. Lyngby, maj 2023.

Preben Aagaard Nielsen

Forsidebillede: Kristian 1953.

A Tomas Kristian Nielsen

1. **Tomas Kristian Nielsen** blev født den **25. februar 1909** i Lundedalhus på Klausholm Mark i Hellevad sogn, Hjørring amt. Han blev hjemmedøbt den 5. april 1909 og efterfølgende den 22. august 1909 fremstillet i Hellevad kirke.

Han blev kaldt Kristian. Bemærk at Tomas i kirkebogen ved dåben er stavet uden h, og at Kristian er stavet med K¹. Samme stavemåde er anvendt på dåbsattesten.

Kristian blev konfirmeret den **30. september 1923** i Ørum kirke, Hjørring amt.

Kristian blev gift med **Johanne Margrethe Madsen** den 28. oktober 1944 i Jyderup kirke, Holbæk amt. Hun var født den 12. december 1918 på Tornved Mark, Jyderup sogn, døbt den 2. februar 1919 i Jyderup kirke, konfirmeret den 2. april 1933 i Jyderup kirke. Læs i øvrigt om Margrethe og hendes aner i slægtsbogen *Johanne Margrethe Nielsen, født Madsen*².



Jyderup sogn kirkebog, Under ægteviede 1944 står anført:

Ungkarl, forvalter Tomas Kristian Nielsen, Aggersvold, Hjembæk sogn, Holbæk amt, født 25. februar 1909, søn af husejer Niels Jensen Nielsen (nu død) og hustru Johanne Kristine Marie Pedersen, Hjallerup.

Pige, husassistent Johanne Margrethe Madsen, Tornved, Jyderup sogn, Holbæk amt, født i Jyderup sogn, Holbæk amt, 12. december 1918, datter af gaardejer Jens Augustinus Imanuel Madsen og hustru Cathrine Sophie Olsen, Tornved.

Lysning bestilt: 5. oktober 1944.

Lysning: 8. oktober 1944 i Jyderup kirke af sognepræsten.

Vielsen: 28. oktober 1944 i Jyderup kirke af sognepræsten.

Vidner: Skræddermester A. Lauridsen, Jyderup, og brudens fader.

¹ Denne skrivemåde for Tomas Kristians navne er kun anvendt i hovedministerialbogen (og på dåbsattesten), som præsten fører. I den såkaldte kontramministerialbog, der er den kopi af kirkebogen, som sognedegnen typisk fører og som efterfølgende opbevares på Rigsarkivet, er Tomas stavet Thomas og Kristian stavet Christian. Det er stavemåden i hovedministerialbogen, der er afgørende.

² Bogen kan ses på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/927979.pdf> /2022-03-05.

Børn af Tomas Kristian Nielsen og Johanne Margrethe Madsen:

- i **Dødfødt drengbarn**, født den 28. august 1945 på Amtssygehuset Samsø i Tranebjerg sogn, Samsø herred, Holbæk amt og begravet den 31. august 1945 på Kolby kirkegård, Samsø herred, Holbæk amt.
- ii **Lilian Merete Nielsen**, født den 21. marts 1947 på Amtssygehuset Samsø i Tranebjerg sogn, Samsø herred, Holbæk amt.
- iii **Karen Margrethe Nielsen**, født den 10. juni 1948 på Amtssygehuset Samsø i Tranebjerg sogn, Samsø herred, Holbæk amt.
- iv **Kirsten Birthe Nielsen**, født den 21. juli 1949 på Amtssygehuset Samsø i Tranebjerg sogn, Samsø herred, Holbæk amt.
- v **Preben Aagaard Nielsen**, født den 23. november 1952 på Amtssygehuset Samsø i Tranebjerg sogn, Samsø herred, Holbæk amt.

Kristian døde den **12. december 1985** i Tranebjerg på Samsø, Århus amt og blev begravet den 17. december 1985 på Tranebjerg kirkegård.

Læs mere om Kristians liv i kapitel A.1 Levnedbeskrivelse.



Figur 1. Gården på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt, 1915. Kristians far, Niels Jensen Nielsen, købte gården i 1912. Forrest i billedet står børnene på række efter alder. Fra højre mod venstre er det Anna med yngste barn Niels på armen, derefter Erna, Magda, Kristian, Elida, Ella og Oda.

A.1 Levnedbeskrivelse

Tomas Kristian Nielsen blev født den **25. februar 1909** i Lundedalhus på Klausholm Mark i Hellevad sogn, Hjørring amt. Han blev hjemmedøbt den 5. april og efterfølgende fremstillet i Hellevad kirke den 22. august 1909.

Ved folketællingen den **1. februar 1911** er Kristian 1 år gammel (næsten 2). Han bor med sine søskende og forældre i deres hus på Klausholm Mark i Hellevad sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

<u>Navn</u>	<u>Alder/født</u>	<u>Civilstand</u>	<u>Stilling i husstanden/erhverv</u>
Niels Jensen Nielsen	16/3 1880	Gift	Husfader, Landbruger
Marie Nielsen	16/8 1878	Gift	Husmoder
Anna Nielsen	23/8 1904	Ugift	Barn
Erna Nielsen	27/8 1906	Ugift	Barn
Magde Nielsen	15/1 1908	Ugift	Barn
Christian Nielsen	25/2 1909	Ugift	Barn
Elida Nielsen	9/9 1910	Ugift	Barn

Forældrene ejede huset (Lundedalhus) på Klausholm Mark (ved børnenes fødsler oplyses, at faderen er husejer). Det har ikke været muligt på gamle kort eller andre steder at finde placeringen af Lundedalhus, men når det ved folketællingen i 1911 anføres, at familien bor på Clausholm Mark, må det betyde, at Lundedalhus lå på Clausholm Mark. Clausholm Mark ligger i det sydvestligste hjørne af Hellevad sogn, meget tæt ved Hjallerup.

I **1912** flytter familien fra Lundedalhus i Hellevad sogn til Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt, hvor Kristians far køber en mindre gård, se figur 1 på side 8. Gården på Ørum Vestermark havde matr.nr. 10c og adressen Vestermarksvej 44.

Ved folketællingen den **1. februar 1916** er Kristian 6 år gammel. Han bor med sine søskende og forældre på deres gård på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

<u>Navn</u>	<u>Alder/født</u>	<u>Civilstand</u>	<u>Stilling i husstanden/erhverv</u>
Niels Jensen Nielsen	16/3 1880		Husfader, Landbrug.
Maria Nielsen	16/8 1874		Husmoder, Husgjerning
Anna Nielsen	23/8 1904		
Erna Nielsen	27/8 1906		
Magda Nielsen	15/1 1908		
Kristjan Nielsen	25/2 1909		
Elida Nielsen	9/9 1910		
Ella Nielsen	4/12 1911		
Oda Nielsen	5/1 1913		
Niels Nielsen	23/4 1914		

Ved folketællingen den **1. februar 1921** er Kristian 11 år gammel. Han bor med sine søskende og forældre på deres gård på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

<u>Navn</u>	<u>Alder/født</u>	<u>Civilstand</u>	<u>Stilling i husstanden/erhverv</u>
Niels Jensen Nielsen	16/3 1880	Gift	Husfader
Marie Nielsen	16/8 1874	Gift	Husmoder
Anna Nielsen	23/8 1904	Ugift	Barn
Magda Nielsen	5/1 1908	Ugift	Barn
Kristian Nielsen	25/2 1909	Ugift	Barn
Elida Nielsen	9/9 1910	Ugift	Barn

Ella Nielsen	4/12 1911	Ugift	Barn
Oda Nielsen	5/1 1913	Ugift	Barn
Niels Nielsen	23/4 1914	Ugift	Barn
Ellemand Nielsen	25/7 1916	Ugift	Barn
Ester Nielsen	26/2 1918	Ugift	Barn

Kristian blev konfirmeret den **30. september 1923** i Ørum kirke, Hjørring amt.

Ved folketællingen den **5. november 1925** er Kristian 16 år gammel. Han bor med sine søskende og forældre på deres gård på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nielsen Niels Jensen	16/3 1880	Gift	Husfader, Landmand
Nielsen Ane Kirstine Marie	16/8 1874	Gift	Husmoder
Nielsen Kristian Thomas	25/2 1909	Ugift	Barn
Nielsen Johanne Elida	9/9 1910	Ugift	Barn
Nielsen Ella Kirstine	7/12 1911	Ugift	Barn
Nielsen Oda Marie	5/1 1913	Ugift	Barn
Nielsen Niels Pedersen	23/4 1914	Ugift	Barn
Nielsen Elleman Frede	20/7 1916	Ugift	Barn

Kristian arbejdede næsten hele sit liv inden for landbruget. Kort efter han i 1927 blev 18 år, flyttede han hjemmefra og begyndte sin karriere først som elev (landvæsenselev), senere som forvalter ved en række større gårde og godser, inden han sluttede sin karriere som bestyrer af gårde under Brattingsborg gods på Samsø i det daværende Holbæk amt, først Vesborggaard og derefter Hjalmarsgaard.

Den nedenstående kronologiske beskrivelse af Kristians levned er udarbejdet primært på grundlag af oplysninger, som Kristians bror - Ellemand Nielsen – har givet nogle få år før han døde i 1998.

- 1. maj 1927 – 1. november 1927: Elev på Clausholm gods, Voldum sogn, Randers amt. Der foreligger en udtalelse fra A. Brask.
- 1. november 1927 – 31. oktober 1928: Hjemme hos forældrene på deres gård på Ørum Vestermark, Ørum sogn, Hjørring amt.
- 1. november 1928 – 31. oktober 1929: Elev på Dronninglund Hovedgaard, Dronninglund sogn, Hjørring amt. Der foreligger en anbefaling fra forpagter J.P. Jensen.
- 1. november 1929 – 31. oktober 1930: Elev på Holckenhavn gods, Vindinge sogn, Svendborg amt. Der foreligger en udtalelse fra avlsforvalter I.C. Hansen.
- 1. november 1930 – 31. oktober 1931: Dragon ved Randers Dragonregiment, Randers.
- 1. december 1931 – 31. marts 1932: Hjemme hos forældrene på deres gård på Ørum Vestermark, Ørum sogn, Hjørring amt.
- 1. april 1932 – 31. oktober 1932: Elev på Aggersvold gods, Hjembæk sogn, Holbæk amt. Der foreligger en anbefaling fra godsejer S.A. Timm.

Kristian var elev her samtidig med Olsen, der senere blev bestyrer på Vesborggaard i Kolby sogn under



Figur 2. Fra 1. november 1930 til 31. oktober 1931 var Kristian dragon ved Randers Dragonregiment. Her er han fotograferet på hesten 'Teuer'.

Brattingsborg gods på Samsø, Holbæk amt. Da Olsen fratrådte sin stilling som bestyrer på Vesborggaard, anbefalede han Kristian som sin efterfølger ved denne stilling.

1. november 1932 – 31. oktober 1934: Ladefoged på Vognserup gods, Kundby sogn, Holbæk amt.

1. november 1934 – 31. oktober 1935: Forvalter på Svinningegaard, Svinninge sogn, Holbæk amt. Der foreligger en anbefaling fra N.F. Kjærsgaard.

Godsejer Thiesen på Vognserup skal - som compliment til Kristian - have sagt, at hvis han kunne være forvalter på Svinningegaard i et år, så kunne han være ansat hvor det skulle være. Det var en meget svær plads, men Kristian holdt ud.

1. november 1935 – 31. oktober 1938: Forvalter på Skullerupholm Avlsgaard (under Ledreborg gods) ved Hvalsø, Kisserup sogn, Roskilde amt. Der foreligger en anbefaling fra bestyrer P. Clement.



Figur 3. Kristian var elev på Aggersvold gods i Hjembæk sogn, Holbæk amt fra 1. april 1932 til 31. oktober 1932. Han var meget glad for at være her, og han vendte senere tilbage og blev forvalter på Aggersvold gods fra 1. november 1940 til 31. oktober 1944, dvs. til han blev gift.

Her er Aggersvold gods fotograferet 1938 (fra <https://arkiv.dk/>).

Kristian holdt meget af bestyreren på Skullerupholm, Preben Clement. Af den grund fik Kristians søn navnet Preben.

1. november 1938 – maj 1939:

Forvalter på Prierskov ved Nagelsti, Toreby sogn på Lolland, Maribo amt.

Kristian måtte forlade landbruget mere end et år på grund af en øjenskade. Kalkkvælstof er en askelignende gødningsart, der blev brugt til at dræbe agerkål med. Kristian gik bag ved såmaskinen, der spredte denne gødning, for at kontrollere udsædsmængden. Kristian brugte ikke støvbriller og fik gødning i øjnene, hvorved han mistede 90 % af synet. Han var på hospitalet i lang tid, men han fik synet tilbage.

Maj 1939 – 31. juli 1939:

Hjemme hos forældrene på deres gård på Ørum Vestermark, Ørum sogn, Hjørring amt.

1. august 1939 – 31. august 1940:

Hestepasser hos tekstilfabrikant Georg Dam, Aalborg.

1. september 1940 – 31. oktober 1940:

Forvaltervikar på Arnakke gods, Svinninge sogn, Holbæk amt, under forvalterens sygdom. Der foreligger brev fra Justus Schwensen, Arnakke gods.



Figur 4. Kristian blev den 1. november 1944 'gift bestyrer' på Vesborggaard i Kolby sogn under Brattingsborg gods på Samsø. Han var bestyrer her ind til den 1. november 1960, hvor han blev bestyrer på Hjalmarsgaard, der ligeledes var en avlsgård under Brattingsborg gods. Her er Vesborggaard fotograferet ca. 1950.

1. november 1940 – 31. oktober 1944: Forvalter på Aggersvold gods, Hjembæk sogn, Holbæk amt. Der foreligger en udtalelse fra godsejer S.A. Timm, der anbefaler Kristian til lensgreve Danneskjold-Samsø til stillingen som gift bestyrer på Vesborggaard.

1. november 1944 – 30. april 1961: 'Gift Bestyrer' på Vesborggaard i Kolby sogn, Samsø, Holbæk amt. Vesborggaard var en avlsgård under Brattingsborg gods.

Ved en ansættelse som 'gift bestyrer' var det en forudsætning, at der var en hustru, der kunne stå for husholdningen evt. med ansat hjælp, idet der var ansatte til landbrugsarbejdet, der skulle have kost og logi.

Kristian havde et ønske om at blive selvstændig og få sin egen gård, og han overvejede forskellige køb og forpagtning. I 1957, mens Kristian var bestyrer på Vesborggaard, rettede han henvendelse til godsejer Timm på Aggersvold Gods, hvor Kristian tidligere havde været elev og forvalter. Kristian var blevet opmærksom på, at avlsgården Fruens Fold under Aggersvold Gods

måske var ledig for en forpagtning. Godsejer Timm svarede dog tilbage, at han ønskede sin datter og svigersøn senere skulle have Fruens Fold. Samtidig anførte godsejer Timm, at han tilrådede Kristian ”at blive i lønnet stilling til tiderne falder i et lidt roligere Leje”³. I Kristians tid ved landbruget var det præget af store forandringer, og ikke mindst i 1950’erne var der store brydninger, og Kristian blev fra flere sider frarådet at blive selvstændig.

1. maj 1961 til 30. april 1970:

’Gift Bestyrer’ på Hjalmarsgaard, Tranebjerg sogn, Samsø, Holbæk amt. Hjalmarsgaard var en avlsgård under Brattingsborg gods.

Da Kristian forlod Vesborggaard og blev bestyrer på Hjalmarsgaard, blev Vesborggaard ikke længere drevet som selvstændig avlsgård med en bestyrer, men blev nu drevet fra Brattingsborg. Da Kristian stoppede som bestyrer på Hjalmarsgaard, var det led i yderligere en centralisering af driften under Brattingsborg gods. Også Hjalmarsgaard blev herefter drevet fra Brattingsborg.



Figur 5. Vesborggaard 1945. De ansatte og bestanden af heste står foran kostalden. Kristian står forrest til højre, foran nr. 2 hest. Mens Kristian var bestyrer på gården, blev der ikke holdt hverken køer eller grise. I nogle år i halvtredserne blev der holdt høns i kostalden (foruden dem Kristian havde privat), ligesom kostalden et par vintre blev anvendt til opbevaring af æbler fra Brattingsborgs frugtplantage.

³ Brev af 12. juni 1957 fra godsejer Thimm til Kristian.



Figur 6. Hjalmarsgaard 1989. Hjalmarsgaard var en større gård på ca. 700 tdr. land (ca. 385 ha). Det var en avlsgård under godset Brattingsborg, hvor Kristian var bestyrer fra 1. maj 1961 til 30. april 1970. (foto fra Danmark set fra Luften, Det Kgl. Bibliotek)

Kristian og hustruen Margrethe blev dog boende på Hjalmarsgaard, men ansættelsesforholdet blev ændret. Kristian havde nu mindre opgaver primært knyttet til Brattingsborg Hovedbygning/Kammerherre Lassen og Frue. Margrethe blev ligeledes tilknyttet Brattingsborg Hovedbygning, hvor hun fik ansvaret for husholdningen.

Kristian varetog disse opgaver på Brattingsborg nogle år, ind til helbredet ikke længere gjorde det muligt.

Den 1. oktober 1981 flyttede Kristian og Margrethe fra Hjalmarsgaard til den tidligere skovfogedbolig Ørnslund (ligger ved Brattingsborg Skov ca. 1 km fra Brattingsborg gods, mellem Brattingsborg og Hjalmarsgaard).

Margrethe fortsatte med at arbejde på Brattingsborg Hovedbygning, primært med madlavning i sommerhalvåret, hvor familien Lassen havde ophold på Brattingsborg. Hun stod da for husholdningen både til daglig og når der var gæster og større selskaber. I vinterhalvåret, hvor familien boede på Holmegård på Sjælland, havde hun opsyn med Hovedbygningen.

På grund af helbredet boede Kristian de sidste måneder på Samsø Kommunes plejehjem i Tranebjerg på Samsø.

Kristian døde den **12. december 1985** på Samsø Kommunes plejehjem i Tranebjerg på Samsø i det tidligere Århus amt. Han blev begravet den 17. december 1985 på Tranebjerg kirkegård.



Figur 7. Kristians aner stammer alle - så langt de kan spores tilbage - fra det nordlige Jylland fra de tidligere Hjørring, Ålborg og Thisted amter. De kommer alle "nordenfjords" fra, dvs. fra områder nord for Limfjorden, dog inklusiv en gren af aner fra øen Egholm, der ligger i Limfjorden tæt ved Ålborg.

Den røde farve markerer det område, hvor Kristians aner kommer fra på farfarens side.

Den gule farve markerer det område, hvor Kristians aner kommer fra på farmorens side.

Den grønne farve markerer det område, hvor Kristians aner kommer fra på morfarens side.

Den blå farve markerer det område, hvor Kristians aner kommer fra på mormorens side.

Den lilla farve markerer hvor Kristian er vokset op.

A.2 Kristians aner

Kristians aner stammer alle så langt de kan spores fra det nordlige Jylland fra de tidligere Hjørring, Aalborg og Thisted amter. Alle forfædrene kommer "nordenfjords" fra, dvs. de kommer fra områder nord for Limfjorden (herunder Thy), dog inklusiv øen Egholm, der ligger i selve Limfjorden tæt ved Aalborg.

Det er således et relativt begrænset geografisk område, at anerne over en periode på 3-400 år eller mere kommer fra.

På figur 7 er med farve markeret de områder, hvor Kristians aner kommer fra.

Kristian selv er vokset op i Ørum sogn i det tidligere Hjørring amt (den lilla prik på figur 7). Hans 4 bedsteforældre stammede derimod fra hvert deres område i Nordjylland.

På *farfarens* side stammer Kristians aner således fra Vester Hassing, Hvorup og Nørresundby sogne, der ligger lige nord for Limfjorden ved Aalborg i det tidligere Aalborg amt (rød farve på figur 7).

På *farmorens* side stammer Kristians aner fra den centrale del af Vendsyssel i det tidligere Hjørring amt (gul farve på figur 7). De stamme således fra Torslev, Skæve, Hørby, Hellevad og Voer sogne i Dronninglund herred, Skærum og Aasted sogne i Horns herred, Ugilt og Sct. Olai sogne i Vennebjerg herred, Taars, Hæstrup og Vrejlev sogne i Børglum herred, samt Saltum sogn i Hvetbo herred. Hertil kommer Vadum sogn i Kær herred i det tidligere Aalborg amt.

På *morfarens* side stammer Kristians aner fra den vestlige del af Vendsyssel (grøn farve på figur 7). Anerne kommer her fra Jetsmark, Saltum, Hune, Vester Hjermslev og Ingstrup sogne i det tidligere Hvetbo herred, fra Vrensted, Tise og Børglum sogne i det tidligere Børglum herred samt fra Vor Frue Landsogn på øen Egholm, der ligger i Limfjorden tæt ved Ålborg i det tidligere Aalborg amt.

På *mormorens* side stammer Kristians aner fra Thy (blå farve på figur 7). De kommer således fra Vester Vandet, Øster Vandet, Nors, Ræhr, Hillerslev, Kaastrup og Hjardemål sogne i det tidligere Hillerslev herred, fra Vang, Jannerup, Hundborg, Skinnerup og Thisted sogne i det tidligere Hundborg herred og fra Hørsted sogn i det tidligere Hassing herred.

Nogle af anerne var jævne og fattige husmandsfolk og daglejere. Mange kommer fra gårdmandsfamilier, hvoraf nogle tydeligvis har været velstillede og betydningsfulde. Enkelte var degne og skolelærere, og en gren af slægten kommer fra skippere og skudeejere i Thy, der lavede gode penge på handlen med Norge.

Efterhånden som befolkningstallet på landet steg, blev der et øget pres på huse og jord. I 1805 var der i Danmark ca. 55.000 gårde og ca. 60.000 husmandshuse, men i løbet af 1800-tallet steg husenes antal til ca. 200.000, hvoraf de fleste var helt eller delvis uden jord. Gennem 1800-tallet skete der således en kraftig vækst i landbefolkningens nederste sociale lag.

Den del af landbefolkningen, der sad i dårlige kår og kun havde ringe udsigt til en forbedret situation, benyttede ofte udvandring til Amerika eller andre oversøiske steder som en udvej til bedre forhold. Kun ganske få slægtninge til Kristians aner er imidlertid emigreret. Måske har det sammenhæng med, at deres situation og udsigt for fremtiden trods alt var relativ god.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Figur 8. Kristians søskende, forældre og bedsteforældre. Farverne anvendt på bedsteforældrene refererer til de farvelagte områder på figur 7, der viser hvor de nævnte personers forfædre kommer fra.

A.2.1 Nummerering af anerne

For at bevare et vist overblik ved læsning af denne bog, er alle anerne (forfædre) nummereret efter en systematik, hvor Kristian har ane nr. 1, hans forældre henholdsvis nr. 2 og 3, deres forældre nr. 4 og 5 henholdsvis nr. 6 og 7 etc. Denne nummerering anvendes i hele bogen, og det er vigtigt at være opmærksom på dette nummereringssystem for at bevare overblikket og følge slægtskabsforholdene bogen igennem.

Nummereringen er vist både på ovenstående figur 8 med 3 generationer og på figur 9 på næste side med 6 generationer.

På hvert opslag i bogen er sammenhængen mellem numre og generationer vist i en bjælke (toptekst) på hvert opslag. I denne bjælke vil man eksempelvis kunne se, at ane nr. 90 er generation nr. 7 i forhold til Kristian, dvs. Kristians tip-tip-tip-oldeforældre (3 x tip-oldeforældre). Dem er der 64 af (ane nr. 64 til 127).

Nedenfor gennemgås Kristians aner: Først hans forældre (ane nr. 2 og 3), kapitel B. Dernæst gennemgås hans 4 bedsteforældre (og deres respektive forfædre) én ad gangen:

Kapitel C. Kristians farfar, ane nr. 4: Thomas Nielsen, og hans aner. På figurerne er boksene med disse aner farvet røde.

Kapitel D. Kristians farmor, ane nr. 5: Maren Christiansen, og hendes aner. På figurerne er boksene med disse aner farvet gule.

Kapitel E. Kristians morfar, ane nr. 6: Niels Pedersen, og hans aner. På figurerne er boksene med disse aner farvet grønne.

Kapitel F. Kristians mormor, ane nr. 7: Johanne Elise Jensen, og hendes aner. På figurerne er boksene med disse aner farvet blå.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16



Figur 9. Anetavle (6 generationer) for Tomas Kristian Nielsen.

Figuren viser Kristian og hans forældre, bedsteforældre, oldeforældre, tip-oldeforældre og tip-tip-oldeforældre. Bedsteforældrene og deres aner er markeret med hver sin farve - rød, gul, grøn og blå - og henviser til de områder i Nordjylland, hvor anerne kommer fra, jf. figur 7.

Figuren viser desuden nummereringen af anerne, hvor Kristian har ane nr. 1, hans far og mor henholdsvis nr. 2 og 3, deres forældre nr. 4 og 5 henholdsvis nr. 6 og 7 etc. Denne nummerering anvendes i hele bogen, og det er vigtigt at være opmærksom på dette nummereringssystem for at bevare overblikket og følge slægtskabsforholdene bogen igennem.

Det fremgår af figur 9 ovenfor, at alle Kristians 16 tip-oldeforældre og alle 32 tip-tip-oldeforældre er fundet/kendes. Af bogens beskrivelser fremgår desuden, at de fleste af Kristians 64 tip-tip-tip-oldeforældre og mere end halvdelen af hans tip-tip-tip-tip-oldeforældre (4 x tip-oldeforældre) kendes (sidstnævnte er der 128 af). I forhold til Kristian er vi her 7 generationer tilbage og befinder os tidsmæssigt i slutningen af 1600-tallet/begyndelsen af 1700-tallet.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Skal man spore sine aner længere tilbage end til slutningen af 1600-tallet/begyndelsen af 1700-tallet er det i praksis stort set kun muligt hvis man nedstammer fra en adelsslægt eller en præsteslægt. For disse befolkningsgrupper er der ofte registreringer længere tilbage.

For alle andre foreligger der typisk først nedskrevne registreringer med fremkomsten af kirkebøger, skifteprotokoller mv. og senere folketællingerne. Ofte kan man dog være heldig at finde ældre dokumenter med relevante oplysninger, fx retsprotokoller. Sådanne dokumenter får en stigende betydning i takt med de bliver transskriberet og dermed bliver lettere tilgængelige, og informationerne bliver søgbare.



Niels Jensen Nielsen

Kristians far blev født den 16. marts 1880 i Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt. Han blev hjemmedøbt den 29. april 1880 og efterfølgende den 19. september 1880 fremstillet i Ørum kirke.

Han døde den 5. februar 1941 på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt, 60 år gammel. Han blev begravet den 11. februar 1941 på Ørum kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

B Kristians forældre

Tomas Kristian Nielsen var søn af:

- Niels Jensen Nielsen.** Han blev født den **16. marts 1880** i Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt. Han blev hjemmedøbt den 29. april 1880 og efterfølgende den 19. september 1880 fremstillet i Ørum kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Niels Jensen 9 år gammel. Han bor med sine søskende og forældre i Ørum Overdrevs hus i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Faderen er husmand og landmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	50	Gift	Husfader, Landmand Husmand
Maren Christensen	38	Gift	Husmoder
Nielsmartine Nielsen	13	Ugift	Barn
Niels Jensen Nielsen	9	Ugift	Barn
Jensine Nielsen	7	Ugift	Barn
Maren Kirstine Nielsen	4	Ugift	Barn
Niels Christjan Nielsen	1	Ugift	Barn

Niels Jensen blev konfirmeret den **1. april 1894** i Ørum kirke, Hjørring amt.

Niels Jensen er nu 14 år gammel, og fra den 1. november 1894 kommer han ud at tjene. Fra den **1. november 1894 til den 1. november 1896** er han tjenestedreng hos J.P. Nielsen, der er gårdejer i Aagaard i Ørum sogn (fremgår af Niels Jensens skudsmålsbog⁴). For det første år får han kr. 75 for denne tjeneste, og for det andet år får han kr. 100 (ifølge Danmarks Statistik svarer kr. 100 i år 1900 (der er første år hvorfra der kan beregnes prisindex) til ca. kr. 7.260 i 2021).

Herefter tjente Niels Jensen de næste tre år, fra den **1. november 1896 til den 1. november 1899**, hos en gårdmand i Nørre Ravnstrup i Ørum sogn (i skudsmålsbogen er det ikke muligt at tyde gårdmandens navn). Nu steg lønnen lidt, og det første år her fik Niels Jensen kr. 120 – og "ved Tilfredshed 125 Kroner", hvoraf en fjerdedel udbetales som forskud den 1. maj 1897 (der er ikke i skudsmålsbogen anført oplysninger om betalingen for de følgende år).

Der er i skudsmålsbogen ikke oplysninger om flere ansættelser. Det tyder derfor på, at Niels Jensen den **1. november 1899** igen kommer hjem til forældrene, og her opholder han sig i hvert fald den 1. februar 1901:

Ved folketællingen den **1. februar 1901** er Niels Jensen 20 år gammel. Han bor med sine søskende og forældre i Ørum Overdrevs hus i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Faderen er landmand (husmand). Niels Jensens søster, Ane Marie, er gift og har datteren Ragnhilde. Både Ane Marie og datteren (der er anført som barn) opholder sig i huset ved tællingen, men Ane Maries mand (barnets far) bor der ikke (han opholder sig på Kraghedegaard (i Ørum sogn), hvor han er røgter, hvilket dog ikke oplyses her):

⁴ Se forklaring af skudsmålsbog i kapitel G.2 Ordforklaringer.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	20/1 1840	Gift	Husfader, Landmand
Maren Kristiansen	2/6 1851	Gift	Husmoder
Ane Marie Kj Nielsmartine Nielsen	16/10 1876	Gift	Barn
Niels Jensen Nielsen	16/3 1880	Ugift	Barn
Niels Kr Nielsen	18/9 1888	Ugift	Barn
Karl P Nielsen	3/5 1899	Ugift	Barn
Ragnhilde M Karlsen	29/9 1900	Ugift	Barn

Niels Jensen Nielsen blev gift med **Johanne Christine Maria Pedersen** den **22. september 1903** i Dronninglund kirke. Han var da 23 år gammel og anføres at være boelsmand i Bolleskov (huse i Dronninglund sogn), mens hun var 29 år og boede hjemme hos forældrene på deres gård i Hjallerup i Dronninglund sogn.

Børn af Niels Jensen Nielsen og Johanne Christine Maria Pedersen:

- i **Anna Theodora Nielsen**, født den 23. august 1904, død den 29. marts 1985.
- ii **Erna Jensine Nielsen**, født den 3. september 1905, død den 5. oktober 1905.
- iii **Erna Jensine Nielsen**, født den 27. august 1906, død den 31. maj 1980.
- iv **Magda Martine Nielsen**, født den 15. januar 1908, død den 18. december 1967.
1. v **Tomas Kristian Nielsen**, født den 25. februar 1909, død den 12. december 1985.
- vi **Johanna Elida Nielsen**, født den 9. september 1910, død den 24. marts 2003.
- vii **Ella Kristine Nielsen**, født den 4. december 1911, død den 26. juni 1973.
- viii **Oda Marie Nielsen**, født den 5. januar 1913, død den 20. december 1948.
- ix **Niels Pedersen Nielsen**, født den 5. januar 1913, død den 23. marts 1913.
- x **Niels Pedersen Nielsen**, født den 23. april 1914, død december 1996.
- xi **Ellemand Frede Nielsen**, født den 25. juli 1916, død den 28. november 1998.
- xii **Ester Margrete Nielsen**, født den 26. februar 1918, død den 12. oktober 1967.
- xiii **Karl Helmer Nielsen**, født den 28. april 1920, død den 23. juli 1920.

Efter vielsen bor Niels Jensen og Maria fortsat i Bolleskov i Dronninglund sogn, hvor Niels Jensen har et boel (er boelsmand), dvs. et mindre landsted (hus med jord). De to første børn, Anna og Erna (nr. 1) er født i Bolleskov – Erna i september 1905.

Kort efter Ernas fødsel (og død i oktober) 1905 må familien imidlertid være flyttet fra Bolleskov i Dronninglund sogn til Hellevad sogn (nabosogn til Dronninglund sogn).

Ved folketællingen den **1. februar 1906** opholder Niels Jensen og hans kone Maria og datter Anna (kaldt Ane ved tællingen) sig midlertidigt hos Marias forældre på deres gård (matr.nr. 10) i Hjallerup i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Det anføres, at Niels Jensen og Marias egentlige bopæl er i Hellevad sogn. På gården bor desuden to af Marias mindre søskende (Jens Alfred og Kristine Martine). Endelig bor der Anna Karoline Nielsen. Hun er en datter født uden for ægteskab af en anden af Marias yngre søstre, Petrea Søvine (Petrea bor der ikke selv):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Pedersen	1842 17 Okt	Gift	Husfader, Gaardejer
Johanne Elise Pedersen	1849 3 Nov	Gift	Husmoder
Johanne Christine Maria Nielsen	1874 16 Aug	Gift	SI (= Slægtning, hun er datter)
Niels Jensen Nielsen	1880 16 Mar	Gift	Husmand

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Hvorfor havde Niels Jensen Nielsen to sen-navne?

Frem til omkring midten af 1800-tallet var det almindeligt at give sine børn et fornavn og et tilnavn (efternavn), der typisk var faderens navn efterfulgt af -søn eller -datter. Dette tilnavn kaldes patronym ("fadernavn") og skiftede således fra generation til generation efter faderens navn (hed derfor et ægte - eller primært - patronym).

Med en forordning i 1828 ønskede myndighederne at ændre denne praksis, så børnene i stedet fik et slægtsnavn, der skulle følge dem og gives videre til deres egne børn (hvis det vel at mærke var drenge – pigerne gav ikke slægtsnavnet videre).

Forordningen faldt dog ikke i god jord på landet, hvor man i stedet ønskede at holde fast i de gamle traditioner. Traditionerne indeholdt også ret faste regler for, hvordan man opkaldt sine børn efter bedsteforældrene (første søn fik farfars navn, anden søn morfars navn etc.). Formentlig som en reaktion på forordningen fra 1828 var der mange eksempler på, at et barn blev opkaldt efter et fuldt navn - så var der ingen tvivl om, hvem personen var opkaldt efter.

Det resulterede i dobbelte sen-navne. Selv om dette også kunne forekomme før 1828, så ses det langt oftere i sidste halvdel af 1800-tallet og skal nok ses som en protest mod, at det ikke længere var tilladt at bruge det ægte patronym. Når efternavnet lå fast, kunne man derfor bruge fornavnet til at fortælle noget om slægtsforholdet.

Kristians far hed Niels Jensen Nielsen og havde altså to sen-navne. Han er uden tvivl opkaldt efter sin farfar og har fået hans fulde navn, Niels Jensen. Han har så herudover skullet have slægtsnavnet Nielsen, hvilket resulterede i de to sen-navne, som vi i dag studser noget over.

Jens Alfred Sø Pedersen	1891 30 Sep	Ugift	Barn
Ane Karoline Nielsen	1902 17 Jul	Ugift	Barne Barn
Ane Theodora Nielsen	1904 23 Aug	Ugift	Barne Barn
Kristine Martine Pedersen	1887 1 Feb	Ugift	Barn
Niels Chr Andersen	1906 1 Mai	Ugift	Tjenestetyende

Da Niels Jensen og Marias datter Erna (nr. 2) bliver født i **september 1906**, bor familien i Hellevad sogn, Hjørring amt, hvor Niels Jensen er husmand i Lundedalhus.

Børnene Magda, Tomas, Elida og Ella er ligeledes født i Lundedalhus i Hellevad sogn, Hjørring amt, og ved de tre sidstnævntes fødsler anføres, at Niels Jensen er husejer.

Ved folketællingen den **1. februar 1911** bor Niels Jensen med sin familie fortsat i Hellevad sogn i Hjørring amt. Det anføres, at de bor på Clausholm Mark:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen Nielsen	16/3 1880	Gift	Husfader, Landbruger
Marie Nielsen	16/8 1878	Gift	Husmoder
Anna Nielsen	23/8 1904	Ugift	Barn
Erna Nielsen	27/8 1906	Ugift	Barn
Magde Nielsen	15/1 1908	Ugift	Barn
Christian Nielsen	25/2 1909	Ugift	Barn
Elida Nielsen	9/9 1910	Ugift	Barn

Det har ikke været muligt på gamle kort eller andre steder at finde placeringen af Lundedalhus, men når det ved folketællingen i 1911 anføres, at familien bor på Clausholm Mark, må det betyde, at Lundedalhus lå på Clausholm Mark. Clausholm Mark ligger i det sydvestligste hjørne af Hellevad sogn, meget tæt ved Hjallerup.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Johanne Christine Maria Pedersen

Født den 16. august 1874 i Sønder Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt, hjemmedøbt den 24. august 1874 og efterfølgende den 20. september 1874 fremstillet i Ørum kirke.

Død den 25. marts 1950 på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt og begravet den 1. april 1950 på Ørum kirkegård.

Niels Jensen Nielsen

Født den 16. marts 1880 i Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt, hjemmedøbt den 29. april 1880 og efterfølgende den 19. september 1880 fremstillet i Ørum kirke.

Død den 5. februar 1941 på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt og begravet den 11. februar 1941 på Ørum kirkegård.

De blev gift den 22. september 1903 i Dronninglund kirke, Hjørring amt.

Fra 1912 til deres død var de selvejende landbrugere på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

I **1912** flytter familien fra Lundedalhus i Hellevad sogn til Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt, hvor Niels Jensen køber en mindre gård, se figur 1 på side 8. Gården på Ørum Vestermark havde matr.nr. 10c og adressen Vestermarksvej 44. Niels Jensen og Maria boede her til deres død, og sønnen Ellemand overtog gården.

Ved folketællingen den **1. februar 1916** bor Niels Jensen med sin familie på Ørum Vestermark, matr.nr. 10c, i Ørum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen Nielsen	16/3 1818	Gift	Husfader, Landbrug
Maria Nielsen	16/8 1874	Gift	Husmoder, Husgjerning
Anna Nielsen	23/8 1904	Ugift	
Erna Nielsen	27/8 1906	Ugift	
Magda Nielsen	15/1 1908	Ugift	
Kristjan Nielsen	25/2 1909	Ugift	
Elida Nielsen	9/9 1910	Ugift	
Ella Nielsen	4/12 1911	Ugift	
Oda Nielsen	5/1 1913	Ugift	
Niels Nielsen	23/4 1914	Ugift	

De anførte fødselsdatoer i ovennævnte folketælling er korrekte bortset fra Niels Jensens, hvor 1818 er angivet som fødselsåret og ikke det korrekte 1880. Som det fremgår af mange af de gengivne folketællinger i bogen, er det meget ofte, at der forekommer fejl i folketællingernes oplysninger.

Ved folketællingen den **1. februar 1921** bor Niels Jensen fortsat med sin familie på Ørum Vestermark, matr.nr. 10c, i Ørum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen Nielsen	16/3 1880	Gift	Husfader
Marie Nielsen	16/8 1874	Gift	Husmoder
Anna Nielsen	23/8 1904	Ugift	Barn
Magda Nielsen	5/1 1908	Ugift	Barn
Kristian Nielsen	25/2 1909	Ugift	Barn
Elida Nielsen	9/9 1910	Ugift	Barn
Ella Nielsen	4/12 1911	Ugift	Barn
Oda Nielsen	5/1 1913	Ugift	Barn
Niels Nielsen	23/4 1914	Ugift	Barn
Ellemand Nielsen	25/7 1916	Ugift	Barn
Ester Nielsen	26/2 1918	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **5. november 1925** bor Niels Jensen fortsat med sin familie på Ørum Vestermark, matr.nr. 10c, i Ørum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nielsen Niels Jensen	16/3 1880	Gift	Husfader, Landmand
Nielsen Ane Kirstine Marie	16/8 1874	Gift	Husmoder
Nielsen Kristian Thomas	25/2 1909	Ugift	Barn
Nielsen Johanne Elida	9/9 1910	Ugift	Barn
Nielsen Ella Kirstine	7/12 1911	Ugift	Barn
Nielsen Oda Marie	5/1 1913	Ugift	Barn
Nielsen Niels Pedersen	23/4 1914	Ugift	Barn
Nielsen Elleman Frede	20/7 1916	Ugift	Barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Indkomst og skat i 1916

Ved folketællingen i 1916 er der medtaget oplysninger om de registrerede personers indkomst og formue samt skat.

For Niels Jensen Nielsen er der angivet følgende oplysninger:

	Indkomst	Formue	Indkomst- og Formueskat	
			Staten	Kommunen
Niels Jensen Nielsen	Kr. 300	Kr. 2.500	-	Kr. 11,25

En indkomst på kr. 300 i 1916 svarer ifølge Danmarks Statistik til ca. kr. 12.960 i 2020 – en ret beskeden indkomst.

En formue på kr. 2.500 i 1916 svarer til ca. kr. 108.000 i 2020.

Ved folketællingen den **5. november 1930** bor Niels Jensen fortsat med sin familie på Ørum Vestermark, matr.nr. 10c, i Ørum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nielsen Jensen Niels	16/3 1880	Gift	Husfader, Gaardejere
Nielsen Jensen Marie	16/8 1874	Gift	Husmoder
Nielsen Jensen Elida	9/9 1909	Ugift	Husassistent
Nielsen Jensen Oda	5/1 1913	Ugift	Husassistent
Nielsen P Niels	23/4 1914	Ugift	Barn
Nielsen Elemand	25/7 1916	Ugift	Barn
Nielsen Ester	26/2 1918	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **5. november 1940** bor Niels Jensen fortsat med sin familie på Ørum Vestermark, matr.nr. 10c, i Ørum sogn, Hjørring amt. Der bor nu kun to af deres børn hjemme. Det fremgår, at optælleren ved tællingen ikke nødvendigvis har været god til at stave (hvilket ofte ses):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nielsen Niels Jensen	16/3 1880	Gift	Husfader, Gaardejer
Nielsen Johane Marie Krestine	16/8 1874	Gift	Husmoder
Nielsen Elemad Frede	25/7 1916	Ugift	Baren, Arbejkskarl
Nielsen Ester Magrete	26/2 1918	Ugift	Baren Malkning

Niels Jensen Nielsen døde den **5. februar 1941** på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt. Han var da 60 år gammel. Han blev begravet den 11. februar 1941 på Ørum kirkegård.

- 3. Johanne Christine Maria Pedersen.** Hun blev født den **16. august 1874** på Hellevad-Ørum Fattiggård (hendes far var bestyrer af fattiggården) i Sønder Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt. Hun blev hjemmedøbt den 24. august 1874 og efterfølgende den 20. september 1874 fremstillet i Ørum kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Maria 5 år gammel. Hun bor med sine forældre og to søstre på Hellevad-Ørum fattiggård i Sønder Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt. Faderen er bestyrer af fattiggården. På stedet bor desuden en lærer og to tjenestefolk. Herudover bor der 25 personer, der er under fattigforsørgelse (er ikke medtaget her):

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Johanne Christine Maria Pedersen

Kristians mor blev født den 16. august 1874 i Sønder Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt. Hun blev hjemmedøbt den 24. august 1874 og efterfølgende den 20. september 1874 fremstillet i Ørum kirke.

Hun døde den 25. marts 1950 på Ørum Vestermark i Ørum, Hjørring amt, 75 år gammel. Hun blev begravet den 1. april 1950 på Ørum kirkegård



Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sørinus Anton Gjerum	51	Ugift	Lærer
Peder Pedersen	36	Gift	Bestyrer
Johane Elise Jensen	30	Gift	Hans Hustru
Johane Christine Pedersen	5	Ugift	Deres børn
Emma Jensine Pedersen	3	Ugift	Deres Børen
Søvine Petrea Pedersen	1	Ugift	Deres Børen
Peder Sørrensen	28	Gift	Tjenestefaalk
Inger Christine Christensen	24	Ugift	Tjenestefaalk

Se en beskrivelse og billede af Hellevad-Ørum fattiggård under Marias far, ane nr. 6 Niels Pedersen, i kapitel E (side 127).

Marias familie flytter på et tidspunkt **mellem september 1882 og september 1885** fra Hellevad-Ørum fattiggård i Sønder Ravnstrup i Ørum sogn til Hjallerup i Dronninglund sogn, hvor Marias far har købt en gård.

Maria blev konfirmeret den **30. september 1888** i Dronninglund kirke, Hjørring amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Maria 15 år gammel. Hun bor med sine søskende og forældre på deres gård i Hjallerup i Dronninglund sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Pedersen	47	Gift	Husfader, Gaardmand
Johane Elise Jensen	40	Gift	Husmoder, Hustru
Johane Kirstine Marie Pedersen	15	Ugift	Barn
Emme Jensine Kirstine Pedersen	13	Ugift	Barn
Petrea Sørine Pedersen	11	Ugift	Barn
Peter Søe Pedersen	8	Ugift	Barn
Anne Karoline Pedersen	7	Ugift	Barn
Johannes Søe Pedersen	4	Ugift	Barn
Kirstine Martine Pedersen	3	Ugift	Barn
Christian Søe Pedersen	Under 1 Aar	Ugift	Barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Johanne Christine Maria Pedersen blev gift med **Niels Jensen Nielsen** den **22. september 1903** i Dronninglund kirke, Hjørring amt. Hun var da 29 år gammel og boede hjemme hos forældrene på deres gård i Hjallerup i Dronninglund sogn, mens han var 23 år gammel og boelsmand (dvs. havde et mindre landsted (boel) - hus med jord) i Bolleskov i Dronninglund sogn. Se ovenfor, ane nr. 2 Niels Jensen Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Johanne Christine Maria Pedersen døde den **25. marts 1950** på Ørum Vestermark i Ørum sogn, Hjørring amt. Hun var da 75 år gammel. Hun blev begravet den 1. april 1950 på Ørum kirkegård.



Figur 10. Johanne Christine Maria Pedersen, siddende forrest til venstre. Forrest til højre sidder Marias søster Petrea. Bagerst til højre Marias søster Kirstine. Den sidste kendes ikke med sikkerhed.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

C Thomas Nielsen - og hans aner (Kristians farfar)

Kristians aner på hans farfars side stammer fra det tidligere Kær herred i det tidligere Aalborg amt. Hans farfar var ganske vist født i Aagaard i Ørum sogn i det tidligere Hjørring amt, men farfarens forældre var tilflyttere til Ørum sogn. Forældrene stammede begge fra Kær herred i Aalborg amt, hvor deres kendte forfædre boede i Vester Hassing, Hvorup og Nørresundby sogne.



Figur 11. Det tidligere Ålborg amt med markering af de sogne, som Kristians kendte forfædre på farfarens side (Thomas Nielsen) kommer fra: Vester Hassing, Nørresundby og Hvorup sogne i det tidligere Kær herred.

- 4. Thomas Nielsen.** Han blev født den **29. januar 1840** i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Han blev hjemmedøbt den 7. februar 1840 og efterfølgende den 16. april 1840 fremstillet i Ørum kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Thomas netop født (angives at være 1 år – er i sit første år). Han bor med sin bror og forældre på deres gård i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige og en tjenestekarl. Det oplyses, at faderen har fæstet gården:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	34	Gift	Fæster på gården
Johanne Nielsdatter	30	Gift	Hans kone
Jens Peter Nielsen	3	Ugift	Deres barn
Thomas Nielsen	1	Ugift	Deres barn
Lars Mikkelsen	19	Ugift	Tjenestekarl
Else Marie Olesdatter	19	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Thomas 5 år gammel (angives at være 3 år). Han bor med sin bror og søster og sine forældre på deres gård i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Desuden bor der et plejebarn, Lene Cathrine Nielsdatter. Hun er datter af en halvsøster til Thomas' far, Sara Cathrine Jensdatter, der imidlertid er død i 1841 ligesom faderen til plejebarnet (Sara Cathrines mand) døde i 1843:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	40	Gift	Gaardmand
Johanne Nielsdatter	35	Gift	Hans Kone
Jens Peter Nielsen	11	-	Deres Barn
Thomas Nielsen	3	-	Deres Barn
Lene Cathrine Nielsdatter	11	-	Pleiedatter
Maren Kjerstine Nielsdatter	3	-	Deres Barn
Stephen Larsen	22	Ugift	Tjenestekarl
Ane Margrethe Michelsdatter	19	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Thomas 10 år gammel (angives at være 11 år). Han bor med sine søskende og forældre på deres gård i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Desuden bor der plejedatteren Lene Cathrine, som også boede hos familien ved folketællingen i 1845 (se ovenfor). Hun er nu anført som tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	46	Gift	Gaardmand, husfader
Johanne Nielsdatter	40	Gift	Hans kone
Jens Peter Nielsen	13	Ugift	Deres barn
Thomas Nielsen	11	Ugift	Deres barn
Maren Kjerstine Nielsdatter	8	Ugift	Deres barn
Niels Christian Nielsen	5	Ugift	Deres barn
Carl Christian Nielsen	3	Ugift	Deres barn
Niels Christian Terkildsen	21	Ugift	Tjenestefolk
Lene Cathrine Nielsdatter	16	Ugift	Tjenestefolk

Thomas Nielsen blev konfirmeret den **23. april 1854** i Ørum kirke, Hjørring amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Thomas 15 år gammel. Han bor fortsat med sine søskende og forældre på deres gård i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Plejedatteren Lene Cathrine bor der også fortsat og er fortsat anført som tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	50	Gift	Gaardmand, Huusfader
Johanne Nielsdatter	45	Gift	Hans Kone
Jens Peter Nielsen	18	Ugift	Deres Børn
Thomas Nielsen	16	Ugift	Deres Børn
Niels Chr. Nielsen	10	Ugift	Deres Børn

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Carl Chr. Nielsen	8	Ugift	Deres Børn
Christen Nielsen	5	Ugift	Deres Børn
Søren Peter Nielsen	1	Ugift	Deres Børn
Maren Kirstine Nielsdatter	13	Ugift	Deres Børn
Lene Cathrine Nielsdatter	21	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Thomas 20 år gammel. Han bor fortsat med sine søskende og forældre på deres gård i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	55	Gift	Gaardmand, Husfader
Johanne Nielsdatter	50	Gift	Hans Kone
Thomas Nielsen	21	Ugift	Deres Børn
Niels Chr. Nielsen	15	Ugift	Deres Børn
Carl Chr. Nielsen	13	Ugift	Deres Børn
Christen Nielsen	10	Ugift	Deres Børn
Søren Peter Nielsen	6	Ugift	Deres Børn

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Thomas 30 år gammel. Han bor hos sine forældre på deres gård i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Han er anført som tjenestekarl. Desuden bor plejedatteren Lene Cathrine nu igen hos Thomas' forældre, hun er nu fraskilt. Lene Cathrine har sin datter med (Maren Kirstine Svendsen) – hun er også anført som plejedatter. Endelig bor der tjenestepigen Maren Christiansen. Det er hende, som Thomas gifter sig med tre år senere:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	64	Gift	Huusfader, Gaardejer
Johanne Nielsdatter	59	Gift	Huusmoder
Thomas Nielsen	30	Ugift	Arbejdskarl
Lene Cathrine	35	Fraskilt	Plejedatter
Maren Christine Svendsen	5	Ugift	Plejedatter
Maren Christiansen	18	Ugift	Tjenestepige

Thomas Nielsen blev gift med **Maren Christiansen** den **7. marts 1873** i Ørum kirke, Hjørring amt. Thomas var da 33 år gammel, mens Maren var 21 år gammel, og de boede begge i Aagaard i Ørum sogn. Thomas har formentlig boet (været tjenestekarl) hos forældrene i Aagaard, mens Maren tjente hos gårdmand Jacob Christian Nielsen i Aagaard. Ved vielsen var deres første barn født to måneder tidligere.

Se kapitel D vedrørende Maren Christiansen og hendes aner.

Børn af Thomas Nielsen og Maren Christiansen:

- i **Johanne Nielsen**, født den 8. januar 1873, død den 27. april 1928.
- ii **Ane Marie Kirstine Nielsmartine Nielsen**, født den 16. oktober 1876, død den 19. oktober 1905.
2. iii **Niels Jensen Nielsen**, født den 16. marts 1880, død den 5. februar 1941.
- iv **Jensine Nielsen**, født den 13. december 1882, død den 2. august 1901.
- v **Maren Kirstine Nielsen**, født den 29. juni 1885.
- vi **Niels Christian Nielsen**, født den 18. september 1888.
- vii **Carl Peter Nielsen**, født den 3. maj 1899.

Efter vielsen fæster Thomas og Maren et hus på Ørum Overdrev i Ørum sogn, Hjørring amt (matr.nr. 28u i Ørum Overdrevs ejerlav). Ved de efterfølgende folketællinger og ved børnenes fødsler angives stedet både som Ørum Overdrev, som Ørum Sønderhede som Ørum Hede

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

og endda som Aagaard, men der er tale om det samme sted på Ørum Overdrev. Senere køber Thomas huset (anføres som husejer).

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Thomas 40 år gammel. Han er husfæster (har fæstet et hus) og anføres at bo i Ørum by i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med sin kone og deres to børn (stedet er dog som nævnt Ørum Overdrev):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	40	Gift	Husfæster
Maren Christiansen	28	Gift	Hans Hustru
Johane Nielsen	7	Ugift	Deres Baren
Ane Marie Nielsen	3	Ugift	Deres Baren

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Thomas 50 år gammel. Han anføres som husmand i Ørum Overdrevs Hus i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Han bor sammen med sin kone og deres børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	50	Gift	Husfader, Landmand, Husmand
Maren Christensen	38	Gift	Husmoder
Nielsmartine Nielsen	13	Ugift	Barn
Niels Jensen Nielsen	9	Ugift	Barn
Jensine Nielsen	7	Ugift	Barn
Maren Kirstine Nielsen	4	Ugift	Barn
Niels Christjan Nielsen	1	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1901** er Thomas 61 år gammel. Han anføres at bo i matr.nr. 28u i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med sin kone og deres børn. Desuden bor der Ragnhilde Maria Karlsen. Hun er anført som barn, men er Thomas og Marens barnebarn, datter af Ane Marie Kirstine Nielsmartine Nielsen, som også bor der ved tællingen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	20/1 1840	Gift	Husfader, Landmand
Maren Kristiansen	2/6 1851	Gift	Husmoder
Ane Marie Kj Nielsmartine Nielsen	16/10 1876	Gift	Barn
Niels Jensen Nielsen	16/3 1880	Ugift	Barn
Niels Kr Nielsen	18/9 1888	Ugift	Barn
Karl P Nielsen	3/5 1899	Ugift	Barn
Ragnhilde M Karlsen	29/9 1900	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1906** er Thomas 66 år gammel. Han anføres at bo på Ørum Sønderhede i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med sin kone og deres børn Maren Kirstine, Niels Christian og Karl Peter. Kun Karl Peter er anført som barn, de to andre er anført som logerende. Desuden bor der Ole Karlsen, der er Thomas og Marens svigersøn, men enkemand, da hans kone (Thomas og Marens datter Ane Marie Kirstine Nielsmartine) er død i oktober 1905. Ole Karlens søn, Thomas Christian, bor der også:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	28/1 1840	Gift	Husfader, Huseier
Maren Nielsen	2/6 1851	Gift	Husmoder
Maren Kirstine Nielsen	28/6 1885	Ugift	Loserende

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Niels Christian Nielsen	18/9 1888	Ugift	Loserende, Dagleier ved Agerbrug
Karl Peter Nielsen	3/5 1889	Ugift	Barn
Ole Karlsen	11/10 1878	Enkemand	Loserende, Dagleier ved Agerbrug
Thomas Chr Karlsen	26/4 1904	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1911** er Thomas 71 år gammel. Han anføres at bo på Ørum Overdrev i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med sin kone og deres søn Karl Peter. Desuden er anført deres barnebarn Thomas Christian Karlsen (anført som barn) med en bemærkning om, at han er midlertidigt fraværende og opholder sig i Hammer sogn i Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	29/2 1840	Gift	Husfader, Gaardmand
Maren Kristjansen	2/6 1851	Gift	Husmoder, Husgerning
Karl Peter Nielsen	3/5 1899	Ugift	Barn
Thomas Kristjan Karlsen	26/4 1904	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1916** er Thomas 76 år gammel. Han anføres at bo på Ørum Sønderhede (matr.nr. 28u) Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med sin kone og deres søn Karl Peter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	29/1 1840		Husfader, Landmand
Maren Nielsen	2/6 1851		Husmoder
Carl Peter Nielsen	3/5 1899		Barn

Thomas Nielsen døde den **8. juni 1916** på Ørum Overdrev i Ørum sogn, Hjørring amt. Han var da 76 år gammel. Han blev begravet den 16. juni 1916 på Ørum kirkegård.

Thomas og Maren boede på Ørum Overdrev i Ørum sogn, Hjørring amt (matr.nr. 28u i Ørum Overdrevs ejerlav) fra de blev gift til deres død. Stedet er ganske vist angivet med flere forskellige navne ved folketællingerne og ved børnenes fødsler mv., men der er tale om samme sted. Efter Thomas' død bliver Maren tilsyneladende boende i huset til sin død i 1930.

Indkomst og skat i 1916

Ved folketællingen i 1916 er der medtaget oplysninger om de registrerede personers indkomst og formue samt skat.

For Thomas Nielsen er der angivet følgende oplysninger:

	Indkomst	Formue	Indkomst- og Formueskat	
			Staten	Kommunen
Thomas Nielsen	Kr. 500	Kr. 6.000	-	Kr. 18,75

En indkomst på kr. 500 i 1916 svarer ifølge Danmarks Statistik til ca. kr. 21.600 i 2020.

En formue på kr. 6.000 i 1916 svarer til ca. kr. 259.200 i 2020.

En skat på kr. 18,75 i 1916 svarer til ca. kr. 810 i 2020.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Figur 12. Oversigt over Thomas Nielsens kendte forfædre (Kristians farfar samt hans oldeforældre, tipolde-forældre, tip-tip-oldeforældre, tip-tip-tip-oldeforældre og tip-tip-tip-tip-oldeforældre på farfarens side).

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

C.1 Thomas Nielsens forældre (Kristians oldeforældre)

8. **Niels Jensen.** Han blev født i 1805 i Vester Hassing i Vester Hassing sogn, Aalborg amt og døbt den **3. juni 1805** i Vester Hassing kirke.

Han blev konfirmeret i **1820** i Vester Hassing kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Niels Jensen ikke fundet med sikkerhed. Han er 28 år på tidspunktet for tællingen og er måske tjenestekarl på en gård i fødesognet eller i et af nabosognene.

Allerede året efter (ved vielsen med Johanne) anføres han som gårdejer:

Niels Jensen blev gift med **Johanne Nielsdatter** den **17. maj 1835** i Hvorup kirke, Aalborg amt. Han anføres da at være gårdejer i Vester Hassing i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Niels var da 30 år gammel, mens Johanne var 24 år gammel og kom fra Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt.

Børn af Niels Jensen og Johanne Nielsdatter:

- i **Jens Peter Nielsen**, født den 8. maj 1837, død den 18. december 1861.
4. ii **Thomas Nielsen**, født den 29. januar 1840, død den 3. juni 1915.
- iii **Maren Kirstine Nielsdatter**, født den 18. september 1842, død den 6. august 1856.
- iv **Niels Christian Nielsen**, født den 4. marts 1845, død den 7. januar 1930.
- v **Carl Christian Nielsen**, født den 6. december 1847, død den 27. maj 1919.
- vi **Christen Nielsen**, født den 19. oktober 1850, død den 13. juni 1920.
- vii **Søren Peter Nielsen**, født den 25. april 1854, død den 10. december 1931.

Allerede året efter vielsen flytter Niels og Johanne fra Vester Hassing i Aalborg amt til Aagaard i Ørum sogn i Hjørring amt. På afgangslisten i kirkebogen for Vester Hassing sogn står den **7. maj 1836** anført, at Niels Jensen (31 år, gårdmand, født i Vester Hassing), Johanne Nielsdatter (26 år, hans hustru, født i Uttrup i Hvorup sogn) og deres tjenestepige Mette Catrine Jensdatter (19 år, født i Uttrup i Hvorup sogn) flytter fra Vester Hassing sogn i Aalborg amt, til Aagaard i Ørum sogn i Hjørring amt.

På afgangslisten i tilføjer præsten om Niels og Johanne: *"De have levet som en agtbar og sædelig bondefamilie."* Også tjenestepigen får et godt skudsmål – dog med forbehold for præstens viden: *"Har saavidt bekjendt ført en sømmelig vandel."*

En god beskrivelse af Aagaardene i Ørum sogn i Hjørring amt og deres historie findes i C. Klitgaards artikel *Ørum Sogn* i Vendsysselske Aarbøger XIX Bind⁵.

Da Niels Jensen i 1836 kommer til Aagaard, var den delt i 4 selvstændige gårde, hver af gl. hartkorn 2-5-0-0⁶ og hørende til Aagaards ejerlav. Niels fæstede matrikel nr. 4, der ejedes af hovedgården Nørre Ravnstrup. Den fik i 1844 nyt hartkorn: 2-2-1-1.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Niels 34 år gammel. Han er fæster på gården i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt og bor med sin kone og sine to børn. Desuden bor der en tjenestekarl og en tjenestepige:

⁵ Klitgaard, C., *Ørum Sogn. Historisk-Topografiske optegnelser*. Vendsysselske Aarbøger, bind XIX. Historisk samfund for Hjørring amt 1951-52, Hjørring 1952, pp. 175-260.

⁶ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	34	Gift	Fæster på gården
Johanne Nielsdatter	30	Gift	Hans kone
Jens Peter Nielsen	3	Ugift	Deres barn
Thomas Nielsen	1	Ugift	Deres barn
Lars Mikkelsen	19	Ugift	Tjenestekarl
Else Marie Olesdatter	19	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Niels 39 år gammel (angives at være 40 år). Han bor med sin kone og deres børn på gården i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en plejedatter, Lene Cathrine Nielsdatter. Hun er datter af en halvsøster til Niels, Sara Cathrine Jensdatter, der imidlertid er død i 1841 ligesom faderen til plejebarnet (Sara Cathrines mand) døde i 1843:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	40	Gift	Gaardmand
Johanne Nielsdatter	35	Gift	Hans Kone
Jens Peter Nielsen	11	-	Deres Barn
Thomas Nielsen	3	-	Deres Barn
Lene Cathrine Nielsdatter	11	-	Pleiedatter
Maren Kjerstine Nielsdatter	3	-	Deres Barn
Stephen Larsen	22	Ugift	Tjenestekarl
Ane Margrethe Michelsdatter	19	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Niels 44 år gammel (angives at være 46 år). Han bor med sin kone og deres børn på gården i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Desuden bor der plejedatteren Lene Cathrine, som også boede hos familien ved folketællingen i 1845 (se ovenfor). Hun er nu anført som tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	46	Gift	Gaardmand, husfader
Johanne Nielsdatter	40	Gift	Hans kone
Jens Peter Nielsen	13	Ugift	Deres barn
Thomas Nielsen	11	Ugift	Deres barn
Maren Kjerstine Nielsdatter	8	Ugift	Deres barn
Niels Christian Nielsen	5	Ugift	Deres barn
Carl Christian Nielsen	3	Ugift	Deres barn
Niels Christian Terkildsen	21	Ugift	Tjenestefolk
Lene Cathrine Nielsdatter	16	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Niels 49 år gammel. Han bor fortsat med sin kone og deres børn på gården i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Plejedatteren Lene Cathrine bor der også fortsat og er fortsat anført som tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	50	Gift	Gaardmand, Huusfader
Johanne Nielsdatter	45	Gift	Hans Kone
Jens Peter Nielsen	18	Ugift	Deres Børn
Thomas Nielsen	16	Ugift	Deres Børn
Niels Chr. Nielsen	10	Ugift	Deres Børn
Carl Chr. Nielsen	8	Ugift	Deres Børn
Christen Nielsen	5	Ugift	Deres Børn

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Søren Peter Nielsen	1	Ugift	Deres Børn
Maren Kirstine Nielsdatter	13	Ugift	Deres Børn
Lene Cathrine Nielsdatter	21	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Niels 54 år gammel. Han bor fortsat med sin kone og deres børn på gården i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	55	Gift	Gaardmand, Husfader
Johanne Nielsdatter	50	Gift	Hans Kone
Thomas Nielsen	21	Ugift	Deres Børn
Niels Chr. Nielsen	15	Ugift	Deres Børn
Carl Chr. Nielsen	13	Ugift	Deres Børn
Christen Nielsen	10	Ugift	Deres Børn
Søren Peter Nielsen	6	Ugift	Deres Børn

I **1860** købte Niels Jensen gården i Aagaard til selveje for 3.300 Rdl.⁷

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Niels 64 år gammel. Han bor fortsat med sin kone og deres børn på gården i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Desuden bor plejedatteren Lene Cathrine nu igen hos familien, hun er nu fraskilt. Lene Cathrine har sin datter med (Maren Kirstine Svendsen) – hun er også anført som plejedatter. Endelig bor der tjenestepigen Maren Christiansen. Det er Niels og Johannes kommende svigerdatter (bliver gift med Thomas tre år senere):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	64	Gift	Huusfader, Gaardejer
Johanne Nielsdatter	59	Gift	Huusmoder
Thomas Nielsen	30	Ugift	Arbejdskarl
Lene Chatrine	35	Fraskilt	Plejedatter
Maren Christine Svensen	5	Ugift	Plejedatter
Maren Christiansen	18	Ugift	Tjenestepige

Niels Jensen døde den **24. august 1874** i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Han var da 69 år gammel og gårdmand. Han blev begravet den 30. august 1874 på Ørum kirkegård.

I sidste halvdel af 1800'erne udstykkedes de to af de fire gårde i Aagaardene, så der kun var to gårde tilbage, nemlig matr.nr. 1a, hvorunder blev lagt matr.nr. 2a og 3a. Matr. nr. 4a, som Niels Jensen ejede, blev ved bortsalg af jord i 1900-tallet reduceret til et lille brug.⁸

- 9. Johanne Nielsdatter.** Hun blev født den **11. november 1810** i Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg Amt og døbt den 30. december 1810 i Hvorup kirke.

Hun blev konfirmeret i **1825** i Hvorup kirke, Aalborg amt.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Johanne 23 år gammel. Hun bor med to af sine søskende, sin mor og sin stedfar på deres gård i Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt. Desuden bor der en tjenestekarl og en tjenestedreng samt stedfarens mor. Endelig bor der en aftægtsmand og hans kone:

⁷ Klitgaard, C., *Ørum Sogn*. Ibid. p. 216.

⁸ Klitgaard, C., *Ørum Sogn*. Ibid. p. 217.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Hansen	49	Gift	Gårdmand
Maren Kirstine Christensdatter	62	Gift	Hans kone
Niels Nielsen	20	Ugift	Hans stedbarn
Gjertrud Nielsdatter	27	Ugift	Hans stedbarn
Johanne Nielsdatter	24	Ugift	Hans stedbarn
Peder Michelsen	20	Ugift	Tjenestekarl
Peder Jensen	16	Ugift	Tjenestedreng
Maren Jacobsdatter	80	Enke	Husfaders moder, der af ham forsørges
Peder Nielsen	58	Gift	Aftægtsmand
Anne Kirstine Christensdatter	57	Gift	Hans kone

Johanne Nielsdatter blev gift med **Niels Jensen** den **17. maj 1835** i Hvorup kirke, Aalborg amt. Johanne er da 24 år gammel og bor i Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt, mens Niels er 30 år gammel og gårdejer i Vester Hassing i Vester Hassing sogn, Aalborg amt.

Se ovenfor ane nr. 8 Niels Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Året efter vielsen flytter Johanne Nielsdatter og Niels Jensen fra Vester Hassing i Aalborg amt til Aagaard i Ørum sogn i Hjørring amt, hvor de boede til deres død.

Niels Jensen døde den **24. august 1874** i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Han var da 69 år gammel, mens Johanne var 63 år gammel.

Efter Niels Jensens døde overtager sønnen Niels Christian Nielsen gården i Aagaard i Ørum sogn, og Johanne bliver boende på gården.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Johanne 69 år gammel. Hun bor hos sin søn Niels Christian på gården i Aagaard i Ørum sogn, Aalborg amt. To andre sønner bor også på gården: Søren Peter, der er snedker, og Christen, der er landmand. Desuden bor der plejesønnen Jens Nielsen Duhn, der er Johannes barnebarn, søn af sønnen Carl Christian. Endelig bor der en tjenestepige og en karetmagersvend:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christian Nielsen	34	Ugift	Gaardeier
Johanne Nielsen	69	Enke	Husmoder
Jens Nielsen Duhn	5	Ugift	Pleiesøn
Søren Peter Nielsen	25	Ugift	Sneker
Ole Christian Thomsen	21	Ugift	Karetmagersvend
Christen Nielsen	29	Ugift	Landmand
Anemari Pedersen	19	Ugift	Tjenestepige

Johanne Nielsdatter døde den **4. februar 1888** i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Hun var da 77 år gammel og aftægtskone. Hun blev begravet den 12. februar 1888 på Ørum kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

C.1.1 Thomas Niensens farfar og farmor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)

Figur 13. Figuren viser relationen mellem Kristian (ane nr. 1) og Thomas Nielsen (ane nr. 4) og Thomas' forfædre på faderens side (ane nr. 8, 16, 17 etc.).

Ane nr. 8 (Niels Jensen, Thomas Niensens far) er beskrevet ovenfor.

Ane nr. 16, 17, 32, 33, 34 og 35 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (ane nr. 64, 65, 66, 67, 70, 71, 128, 129, 132, 134 og 135) - beskrives nedenfor i dette kapitel.



- 16. Jens Nielsen.** Han blev født i 1755 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt og døbt den **21. september 1755** i Vester Hassing kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens 31 år gammel. Han bor i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt sammen med sin mor og to af sine søskende. Desuden bor der en tjenestepige. Moderen er enke (faderen døde i 1781) og er blevet på gården, som hun driver sammen med sine børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Jensdatter	70	Enke(mand)	Madmoder, Bonde og Gaardbeoer
Else Nielsdatter	34	Ugift	Hendes barn
Jens Nielsen	32	Ugift	Hendes barn
Thomas Nielsen	27	Ugift	Hendes barn
Mette Pedersdatter	11	Ugift	Tjenestepige

Jens Nielsen blev gift første gang med **Sara Catrine Nielsdatter** den **20. oktober 1797** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 28. juli 1797). Jens var da 42 år gammel, mens Sara Catrine var 31 år gammel.

Børn af Jens Nielsen og Sara Catrine Nielsdatter:

- i **Poul Jensen**, døbt den 6. maj 1798, død den 2. december 1823.
- ii Dødfødt drengebarn, begravet den 2. februar 1800.
- iii **Vibeke Marie Jensdatter**, døbt den 14. juni 1801, død den 6. april 1873.
- iv Dødfødt pigebarn, begravet den 14. juni 1801.
8. v **Niels Jensen**, døbt den 3. juni 1805, død den 24. august 1874.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jens 45 år gammel. Han bor til leje (er inderste) i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt sammen med sin kone og deres søn samt en tjenestepige. Jens anføres at være vanfør og tømrrer:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Nielsen	46	Gift	Mand, inderste, vanfør og tømmermand
Zara Catrine Nielsdatter	36	Gift	Hans kone
Poul Jensen	3	Ugift	Deres søn
Ane Magrete Christensdatter	14	Ugift	Tjenestepige

Jens Niensens første kone, Sara Catrine, må være død **ca. 1807**. Deres søn Niels bliver døbt den 3. juni 1805, og i december 1808 er Jens enkemand og gifter sig igen, men Sara Catrine er ikke fundet død i Vester Hassing sogn kirkebog.

Jens Nielsen gifter sig anden gang med **Karen Larsdatter** den **18. december 1808** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt. Jens var da 53 år gammel og enkemand i Vester Hassing by, mens Karen var ca. 31 år gammel og kom fra Gandrup i Vester Hassing sogn.

Barn af Jens Nielsen og Karen Larsdatter:

- v **Sara Cathrine Jensdatter**, født den 15. september 1809, død den 8. marts 1841.

Jens Nielsen døde den **3. juni 1818** i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han var da 62 år gammel og husmand. Han blev begravet den 9. juni 1818 på Vester Hassing kirkegård.

- 17. Sara Catrine Nielsdatter.** Hun blev født i 1766 Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt og døbt den **23. februar 1766** i Vester Hassing kirke.

Sara Catrines dåb er faktisk ikke fundet i Vester Hassing sogn kirkebog. Men et skifte ved moderens død afslører hendes eksistens og hvem hendes forældre er. Skiftet oplyser, at Vibicke Rasmusdatter dør den 23. december 1768, og kirkebogen fortæller, at hun bliver begravet den 1. januar 1769 på Vester Hassing kirkegård. Skiftet fortæller, at manden hed Niels Nielsen, og ved Vibickes død har de 1 barn: Sara Catrine.

Niels og Vibicke vies den 23. september 1764. Sara Catrine er altså født mellem vielsen i september 1764 og moderens død i december 1768. Niels og Vibicke får en datter, der bliver døbt den 23. februar 1766. Navnet er vanskeligt at læse - der står ikke Sara Catrine, men der kan stå Sara. Barnet er ikke i kirkebogen fundet død inden Vibicke dør. Barnets dåb er i øvrigt indført i kirkebogen lidt uden for almindelig kronologi (to måneder for sent). Der er således meget der tyder på, at det er Sara Catrines dåb, og det er nærliggende at antage, at præsten ganske enkelt ikke har husket det korrekte navn på Niels og Vibickes barn, og at det er Sara Catrine, der er døbt den 23. februar 1766.

Sara Catrine er ikke med sikkerhed fundet ved folketællingen den **1. juli 1787**. Der er ved tællingen en tjenestepige ved navn Sara Catrine på 23 år hos en glarmester Theoderus Vauv i Ahlgade i Aalborg, og det kan meget vel være hende.

Sara Catrine Nielsdatter blev gift med **Jens Nielsen** den **20. oktober 1797** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 28. juli 1797). Sara var da 31 år gammel, mens Jens var 42 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 16 Jens Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Sara Catrine døde **ca. 1807**. Hendes søn Niels bliver døbt november 1805, og i december 1808 bliver hendes mand gift igen, hvor han anføres som enkemand. Sara Catrine må derfor være død i perioden mellem disse begivenheder, men i Vester Hassing sogn kirkebog er hun ikke fundet anført under døde.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

C.1.1.1 Thomas Niensens oldeforældre på faderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)

32. Niels Madsen Sterch. Han blev født i 1712 i Bomode hus i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt og døbt den **29. maj 1712** i Vester Hassing kirke.

Han er ikke døbt med navnet Sterch, men det er et tilnavn, der er anført ved dåben af to af hans børn.

Niels Madsen Sterch blev gift med **Anne Jensdatter** den **6. december 1744** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 11. august 1744). Niels var da 32 år gammel og boede i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, mens Anne var 27 år gammel og boede i Toftgaard i Vester Hassing sogn.

Børn af Niels Madsen Sterch og Ane Jensdatter:

- i **Ane Nielsdatter**, døbt den 12. marts 1747, død den 13. januar 1827.
- ii **Maren Nielsdatter**, døbt den 2. april 1749.
- iii **Mads Nielsen**, født 1751, begravet den 23. april 1753.
- iv **Else Nielsdatter**, født ca. 1753, død den 18. marts 1819.
- 16. v **Jens Nielsen**, døbt den 21. september 1755, død den 3. juni 1818.
- vi **Peder Nielsen Hassing**, døbt den 28. august 1757, død den 21. januar 1838.
- vii **Thomas Nielsen**, døbt den 13. april 1760, død før 1834.

Niels Madsen Sterch i døde november 1781 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han var da 69 år gammel. Han blev begravet den **25. november 1781** på Vester Hassing kirkegård.

32. Niels Madsen Sterch var søn af:

64. Mads Nielsen Sterch. Han blev født **ca. 1683**.

Navnet Sterch er et tilnavn, der bl.a. er anført ved hans død.

Mads Nielsen Sterch blev gift med **Maren Sørensdatter** den **27. december 1710** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 23. november 1710). Mads var da ca. 27 år gammel og boede i Bomode i Vester Hassing sogn, mens Maren var ca. 38 år gammel og boede i Gandrup i Vester Hassing sogn.

Børn af Mads Nielsen Sterch og Maren Sørensdatter:

- 32. i **Niels Madsen Sterch**, døbt den 29. maj 1712, begravet den 25. november 1781.
- ii **Søren Madsen**, døbt den 9. september 1714, begravet den 27. juni 1788.

Bomode, hvor Mads Nielsen Sterch boede og formentlig var født, var et hus i Fuglestræde midt i Vester Hassing by (formentlig matr.nr. 71)⁹. Ved matrikuleringen i 1688 fik det hartkorn 0-1-1-2 og havde altså kun et mindre stykke jord¹⁰. På det tidspunkt var det fæstet af Mads' far, Niels Hansen. Det mærkelige navn Bomode (eller Bomoye eller Bomøge) nævnes allerede i den ældste kirkebog fra 1688 og er ifølge Kr. Værnfelt nok i familie med det oldnordiske "mot", dvs. møde, og Værnfelt mente det betyder by-møde eller by-ting. Værnfelt skriver i sin artikel, at de gamle Vester Hassing mænd rimeligvis har holdt deres Grandestævner (dvs. bystævner) på toften østen for huset. Denne højtbeliggende plads er det mest centrale sted i byen.

⁹ Værnfelt, Kr. *Bidrag til Kjær Herreds historie*. Jyske Samlinger, 5. Række, III Bind, 1. Hæfte. Udgivet af Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur. Universitetsforlaget i Aarhus, 1937. pp. 164-205.

¹⁰ Se kapitel G.2 Ordforklaringer for en forklaring af hartkorn og matrikulering.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mads Nielsen Sterch døde i juni 1754. Han anføres da at være 71 år gammel og boede i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han blev begravet den **16. juni 1754** på Vester Hassing kirkegård.

64 Mads Nielsen Sterch var søn af:

128. Niels Hansen.

Han blev gift med **Anne Pedersdatter**.

Barn af Niels Hansen og Anne Pedersdatter:

64. i **Mads Nielsen Sterch**, født ca. 1683.

Niels Hansen havde fæstet Bomode, der var et hus i Fuglestræde centralt i Vester Hassing by, jf. ovenfor.

Niels Hansen døde i januar 1711 i Bomode i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt og blev begravet den **18. januar 1711** på Vester Hassing kirkegård.

129. Anne Pedersdatter.

Hun blev gift med **Niels Hansen**. Se ovenfor, ane nr. 128 Niels Hansen vedr. deres fælles barn mv.

Anne Pedersdatter døde i januar 1704 i Bomode i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt og blev begravet den **6. januar 1704** på Vester Hassing kirkegård.

65. Maren Sørensdatter. Hun blev født ca. 1672.

Hun blev gift med **Mads Nielsen Sterch** den **27. december 1710** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 23. november 1710). Maren var da ca. 38 år gammel og boede i Gandrup i Vester Hassing sogn, mens Mads var ca. 27 år gammel og boede i Bomode i Vester Hassing sogn.

Se ovenfor, ane nr. 64 Mads Nielsen Sterch vedr. deres fælles børn mv.

Maren Sørensdatter døde i august 1754 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Hun anføres da at være 82 år gammel. Hun blev begravet den **8. august 1754** på Vester Hassing kirkegård.

33. Anne Jensdatter. Hun blev født i 1717 i Toftegaard i Vester Hassing sogn, Aalborg amt og døbt den **5. december 1717** i Vester Hassing kirke.

Hun blev gift med **Niels Madsen Sterch** den **6. december 1744** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 11. august 1744). Anne var da 27 år gammel og boede i Toftegaard i Vester Hassing sogn, mens Niels var 32 år og boede i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn.

Se ovenfor ane nr. 32 Niels Madsen Sterch vedr. deres fælles børn mv.

Niels Madsen Sterch, Annes mand, døde i november 1781.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Anne enke og 69 år gammel (anføres at være 70 år). Hun er bonde i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Hun bor sammen med tre af sine børn og en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Jensdatter	70	Enke(mand)	Madmoder, Bonde og Gaardbeoer
Else Nielsdatter	34	Ugift	Hendes barn
Jens Nielsen	32	Ugift	Hendes barn
Thomas Nielsen	27	Ugift	Hendes barn
Mette Pedersdatter	11	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Anne 83 år gammel og enke. Hun nyder ophold hos sin søn og hans familie i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	41	Gift	Mand bonde og Gaardbeoer
Ane Andersdatter	45	Gift	Hans kone
Maren Thomsdatter	11	Ugift	Deres barn
Niels Thomsen	8	Ugift	Deres barn
Mette Marie Thomsdatter	3	Ugift	Deres barn
Ane Jensdatter	84	Enkemand	Mandens moder nyder ophold af stedet

Anne Jensdatter døde i august 1801 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Hun anføres da at være 84 år gammel. Hun blev begravet den **26. august 1801** på Vester Hassing kirkegård.

33. Anne Jensdatter var datter af:

66. Jens Thomsen. Han blev født **ca. 1684** i Putten i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt.

Han blev gift med **Maren Madsdatter** den **1. januar 1715** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 6. juli 1714). Jens var da ca. 30 år gammel og boede i Putten i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, mens Maren var ca. 29 år gammel og boede i Toftegaard i Vester Hassing sogn.

Børn af Jens Thomsen og Maren Madsdatter:

- i **Anne Jensdatter**, døbt 16. august 1716, begravet den 2. februar 1717.
- 33. ii **Anne Jensdatter**, døbt den 5. december 1717, begravet den 26. august 1801.
- iii **Mads Jensen**, døbt den 6. januar 1720, begravet den 27. maj 1742.
- iv **Karen Jensdatter**, døbt den 15. marts 1722.
- v **Johanne Jensdatter**, døbt den 11. november 1725.
- vi **Thomas Jensen**, døbt den 1. november 1728, begravet den 23. september 1730.

Værnfelt¹¹ skriver om Putten, hvor Jens Thomsen var født og boede ved vielsen, at det havde matr.nr. 7 og 9 og var Mensalgaard til præsteembedet (dvs. en gård, der var tillagt et præstekald). Værnfelt anfører videre, at i 1711 havde "Thamis Lauritzen i

¹¹ Værnfelt, Kr. *Bidrag til Kjær Herreds historie*. Ibid., pp. 190 og 205.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Putten” krohold (det var Jens Thomsens far, se nedenfor). Engang var de Vester Hassing mænd - deriblandt præsten - temmelig slemme til at gå på kroen, og det fortælles (ifølge Værnfelt), at denne præst under en altergang hviskede til en af gårdmændene: ”*Vi rnødes i aften i Putten*”, hvilket senere blev et mundheld. Ejendommen blev senere delt i øster og vester Putten, sidstnævnte også kaldet Peberingen (matr.nr. 7).

Jens Thomsen døde i april 1763 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han anføres da at være 79 år gammel. Han blev begravet den **1. maj 1763** på Vester Hassing kirkegård.

66. Jens Thomsen var søn af:

132. Thomas Lauridsen. Han blev født **ca. 1643**.

Børn af Thomas Lauridsen:

- 66. i **Jens Thomsen**, født ca. 1691, begravet den 1. maj 1763.
- ii **Dorthe Thomasdatter**, født ca. 1695.

Thomas Lauridsen døde i oktober 1716 i Putten i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han anføres da at være 73 år gammel. Han blev begravet den **18. oktober 1716** på Vester Hassing kirkegård.

67. Maren Madsdatter. Hun blev født **ca. 1685** i Toftegaard i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt.

Hun blev gift med **Jens Thomsen** den **1. januar 1715** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 6. juli 1714). Maren var da ca. 29 år gammel og boede i Toftegaard i Vester Hassing sogn, mens Jens var ca. 30 år gammel og boede i Putten i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn.

Se ovenfor ane nr. 66 Jens Thomsen vedr. deres fælles børn mv.

Jens Thomsen, Marens mand, døde i april 1763 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn.

Maren Madsdatter døde i januar 1777. Hun anføres da at bo i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt og være 92 år gammel. Hun blev begravet den **26. januar 1777** på Vester Hassing kirkegård.

67. Maren Madsdatter var datter af:

134. Mads Pedersen. Han blev født **ca. 1634**.

Han blev gift med **Anne Jensdatter**.

Børn af Mads Pedersen og Anne Jensdatter:

- i **Søren Madsen**, født ca. 1666.
- 67. ii **Maren Madsdatter**, født ca. 1685, begravet den 26. januar 1777.

Mads Pedersen døde i juli 1725 i Toftegaard i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han anføres da at være i sit 91. år. Han blev begravet den **15. juli 1725** på Vester Hassing kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

135. Anne Jensdatter. Hun blev født **ca. 1647**.

Hun blev gift med **Mads Pedersen**. Se ovenfor, ane nr. 134 Mads Pedersen vedr. deres fælles børn mv.

Mads Pedersen, Annes mand, døde i juli 1725 i Toftegaard i Vester Hassing by.

Anne Jensdatter døde i marts 1733 i Toftegaard i Vester Hassing by, Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Hun anføres da at være 86 år gammel. Hun blev begravet den **22. marts 1733** på Vester Hassing kirkegård.

34. Niels Nielsen. Han blev født **ca. 1735**.

Han blev gift første gang med **Vibicke Dorothe Rasmusdatter** den **23. september 1764** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 15. maj 1764). Niels var da ca. 29 år gammel og skomager i Vester Hassing by, mens Vibicke var 35 år gammel og ligeledes fra Vester Hassing by.

Barn af Niels Nielsen og Vibicke Dorothe Rasmusdatter:

17. i **Sara Catrine Nielsdatter**, døbt den 23. februar 1766, død ca. 1807.

Niels Nielsen var skomager i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt.

Niels Nielsens første kone, Vibicke Dorothe Rasmusdatter, døde den **23. december 1768**.

Niels Nielsen blev gift anden gang med **Zidse Poulsdatter** den **15. september 1769** i Mou kirke, Aalborg amt (trolovet den 6. august 1769). Niels var da ca. 34 år gammel, mens Zidse var ca. 39 år gammel.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Niels ca. 52 år gammel (anføres at være 48 år). Han er husmand og skomager i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han bor sammen med sin anden kone Zidse, der er ca. 57 år gammel (angives at være 58 år):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Nielsen	48	Gift	Mand, Husmand og Skomager
Zidse Poulsdatter	58	Gift	Hans kone

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Niels ca. 66 år gammel (anføres at være 68 år). Han er husmand med jord og skomager i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han bor sammen med sin anden kone Zidse, der er ca. 71 år gammel (angives at være 70 år):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Nielsen	68	Gift	Mand, husmand med jord og skomager
Zidse Poulsdatter	70	Gift	Hans kone

Niels Nielsen døde i december 1803 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han anføres da at være 73 år gammel. Han blev begravet den **1. januar 1804** på Vester Hassing kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

35. Vibicke Dorothe Rasmusdatter. Hun blev født i 1729 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt og døbt den **16. oktober 1729** i Vester Hassing kirke.

Hun blev gift med **Niels Nielsen** den **23. september 1764** i Vester Hassing kirke, Aalborg amt (trolovet den 15. maj 1764). Vibicke var da 35 år gammel, mens Niels var ca. 29 år gammel.

Se ovenfor ane nr. 34 Niels Nielsen vedr. deres fælles barn mv.

Vibicke Dorothe Rasmusdatter døde den **23. december 1768** i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Hun angives da at være 41 år gammel. Hun blev begravet på Vester Hassing kirkegård den 1. januar 1769.

35. Vibicke Dorothe Rasmusdatter var datter af:

70. Rasmus Hansen.

Han blev gift med **Sara Cathrine Jensdatter.**

Børn af Rasmus Hansen og Sara Cathrine Jensdatter:

35. i **Vibicke Dorothe Rasmusdatter**, døbt den 16. oktober 1729, død den 23. december 1768.

Rasmus Hansen døde i november 1754 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Han blev begravet den **17. november 1754** på Vester Hassing kirkegård.

71. Sara Cathrine Jensdatter. Hun blev født **ca. 1694.**

Hun blev gift med **Rasmus Hansen.** Se ovenfor ane nr. 70 vedr. deres fælles barn mv.

Sara Cathrine Jensdatter døde i marts 1767 i Vester Hassing by i Vester Hassing sogn, Aalborg amt. Hun anføres da at være 73 år gammel. Hun blev begravet den **11. marts 1767** på Vester Hassing kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

C.1.2 Thomas Nielsens morfar og mormor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)

Figur 14. Figuren viser relationen mellem Kristian (ane nr. 1) og Thomas Nielsen (ane nr. 4) og Thomas' forfædre på moderens side (ane nr. 9, 18, 19 etc.).

Ane nr. 9 (Johanne Nielsdatter, Thomas Nielsens mor) er beskrevet ovenfor.

Ane nr. 18, 19, 36, 37, 38 og 39 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (ane nr. 75, 76, 77, 78, 79, 152, 154 og 156) - beskrives nedenfor i dette kapitel.



18. Niels Madsen. Han blev født den **26. maj 1751** i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Han blev hjemmedøbt den 30. maj 1751 og efterfølgende den 6. juni 1751 fremstillet i Hvorup kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Niels 36 år gammel. Han bor med to af sine brødre og sine forældre på deres gård i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Mads Pedersen	76	Gift	Hosbonde Bonde og Gaardmand
Gjertrud Eilersdatter	69	Gift	Madmoder
Niels Madsen	36	Ugift	Barn
Eiler Madsen	30	Ugift	Barn
Anders Madsen	26	Ugift	Barn
Johanne Thomasdatter	20	Ugift	Tjenestepige

Niels Madsen blev trolovet med **Maren Kirstine Christensdatter** i Sundby præstegård den **28. maj 1796** (vielsesdagen er ikke anført). Niels var da 45 år gammel og gårdfæster i Nørre Uttrup by under Ormholt hovedgård (gods), mens Maren var 23 år og boede hos forældrene på deres gård ligeledes i Nørre Uttrup by.

Børn af og Maren Kirstine Christensdatter og Niels Madsen:

- i **Chresten Nielsen**, døbt den 6. august 1797.
- ii **Mads Nielsen**, døbt den 20. oktober 1799.
- iii **Gjertrud Nielsdatter**, født den 9. april 1802, begravet den 11. januar 1807.
- iv **Gjertrud Nielsdatter**, født den 26. november 1807.
9. v **Johanne Nielsdatter**, født den 11. november 1810, død den 4. februar 1888.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ved trolovelsen/vielsen i 1796 har Niels Madsen overtaget fæstet af gården i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn efter sin far. Fæstet hørte da under Ormholt hovedgård (gods), men Ormholt's ejerskab overgik i 1797 til Vang hovedgård¹².

Ved matrikuleringen i 1688 fik denne gård hartkorn 3-4-3-½¹³. Gårdene i Nørre Uttrup blev udskiftet i 1803, og Niels Madsens gård fik nu løbenummer 3 under Vang hovedgård og fik hartkorn 3-0-0-0. Ved 1844 matriklen fik Niels Madsens gård matrikel nr. 23.¹⁴

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Niels 49 år gammel. Han bor med sin kone og deres to børn på deres gård i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Desuden bor der to af Niels' brødre på gården samt en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Madsen	51	Gift	Huusbonde bonde og Gaardbeboer
Maren Kirstine Christensdatter	30	Gift	Hans kone
Christen Nielsen	4	Ugift	Deres barn
Mads Nielsen	2	Ugift	Deres barn
Ejler Madsen	45	Ugift	Huusbondens broder
Anders Madsen	41	Ugift	Huusbondens broder
Else Pedersdatter	15	Ugift	Tjenestepige

Straks efter udskiftningen af gårde i Nørre Uttrup i 1803 begyndte fæsterne at købe deres gårde til selveje (enkelte begyndte endog før udskiftningen).¹⁵ Det vides dog ikke præcist hvornår Niels Madsen blev selvejer.

Niels Madsen døde i maj 1812 i Nørre Uttrup i Hvorup sogn. Han var da 60 år gammel. Han blev begravet den **7. maj 1812** på Hvorup kirkegård.

- 19. Maren Kirstine Christensdatter.** Hun blev født i 1773 i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn og døbt den **6. juni 1773** i Hvorup kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren Kirstine 14 år gammel. Hun bor sammen med sin bror, sine to halvsøstre, sin mor og sin stedfar på deres gård i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Marcusen	47	Gift	Mand, Bonde og gaardmand
Johanne Nielsdatter Søndergaard	44	Gift	Kone
Anders Christensen	19	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Maren Kirstine Christensdatter	14	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Anne Kirstine Christensdatter	9	Ugift	Barn af 2. ægteskab
Karen Christensdatter	6	Ugift	barn af 2. ægteskab

Maren Kirstine Nielsdatter blev trolovet med **Niels Madsen** i Sundby præstegård den **28. maj 1796** (vielsesdagen er ikke anført). Maren Kirstine var da 23 år gammel og boede hos forældrene på deres gård i Nørre Uttrup by, Hvorup sogn, Aalborg amt, mens Niels var 45 år og gårdfæster i Nørre Uttrup by.

¹² Værnfelt, Kr. *Historien om de tre Torper*. I: Fra Himmerland og Kjær Herred. XXIX Bind. 1968, pp. 5-98. Udgivet af Historisk Samfund for Aalborg Amt. Aksel Schøllins Bogtrykkeri, Aalborg. Kan ses på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/921925.pdf> /2022-04-07.

¹³ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring både af hartkorn og udskiftningen af gårde.

¹⁴ Værnfelt, Kr. *Historien om de tre Torper*, ibid.

¹⁵ Værnfelt, Kr. *Historien om de tre Torper*, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Se ovenfor, ane nr. 18 Niels Madsen vedr. deres fælles børn mv.

Niels Madsen, Maren Kirstines mand, døde i maj 1812.

Maren Kirstine blev gift anden gang med **Niels Larsen** den **27. november 1812** i Hvorup kirke, Aalborg amt (trolovet den 26. august 1812 i Sundby). Maren Kirstine var da 39 år gammel, mens Niels var 31 år gammel. Han var født i Torpet by i Vadum sogn, Aalborg amt og døbt den 28. januar 1781 i Vadum kirke. Her boede han ved vielsen med Maren Kirstine.

Barn af Maren Kirstine Christensdatter og Niels Larsen:

vi **Niels Nielsen**, født den 19. februar 1814, død den 29. november 1881.

Niels Larsen, Maren Kirstines anden mand, døde i 1818. Hans død er ikke anført i Hvorup sogn kirkebog, men han må være død dette år.

Maren Kirstine blev gift tredje gang med **Thomas Hansen** den **20. juni 1819** i Hvorup kirke, Aalborg amt. Maren Kirstine var da 46 år gammel og anføres at være enke og gårdkone i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, mens Thomas var 32 år gammel og gårdmand i Nørre Uttrup. Han var født i Vestbjerg i Sulsted sogn, Aalborg amt den 31. december 1786.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Maren Kirstine 60 år gammel. Hun bor sammen med sin tredje mand, Thomas Hansen, på deres gård i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt. Desuden bor der Maren Kirstines søn fra andet ægteskab og hendes to døtre fra første ægteskab. Endvidere bor der en tjenestekarl og en tjenestedreng samt Thomas Hansens mor, der er enke. Endelig bor der Maren Kirstines halvsøster, Anne Kirstine, og hendes mand, der er aftægtsmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Hansen	49	Gift	Gårdmand
Maren Kirstine Christensdatter	62	Gift	Hans kone
Niels Nielsen	20	Ugift	Hans stedbarn
Gjertrud Nielsdatter	27	Ugift	Hans stedbarn
Johanne Nielsdatter	24	Ugift	Hans stedbarn
Peder Michelsen	20	Ugift	Tjenestekarl
Peder Jensen	16	Ugift	Tjenestedreng
Maren Jacobsdatter	80	Enke	Husfaders moder, der af ham forsørges
Peder Nielsen	58	Gift	Aftægtsmand
Anne Kirstine Christensdatter	57	Gift	Hans kone

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Maren Kirstine 66 år gammel. Hun bor sammen med sin tredje mand, Thomas Hansen, på deres gård i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt. Desuden bor der Maren Kirstines søn fra andet ægteskab og hendes ene datter fra første ægteskab. Endvidere bor der to tjenestekarle og en tjenestepige samt Maren Kirstines halvsøster, Anne Kirstine, og hendes mand, der er aftægtsmand. Endelig bor der en ugift kvinde til leje (er inderste), hun er spinderske:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Hansen	55	Gift	Gaardmand
Maren Kirstine Christensdatter	68	Gift	Hans kone
Niels Nielsen	26	Ugift	Hans stedbarn
Gjertrud Nielsdatter	33	Ugift	Hans stedbarn
Mads Christensen	25	Ugift	Tjenestekarl

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jens Nicolai Larsen	20	Ugift	Tjenestekarl
Karen Christensdatter	29	Ugift	Tjenestepige
Peder Nielsen	64	Gift	Aftægtsmand
Anne Kirstine Christensdatter	63	Gift	Hans kone
Anne Pedersdatter	48	Ugift	Inderste, spinderske.

Maren Kirstine Christensdatter døde den **11. december 1842** i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt. Hun var da 69 år gammel. Hun blev begravet den 18. december 1842 på Hvorup kirkegård.

Efter Maren Kirstines død gifter hendes efterladte mand, Thomas Hansen, sig igen den 9. juli 1843 i Hvorup kirke, Aalborg amt med Karen Christensdatter.

C.1.2.1 Thomas Nielsens oldeforældre på moderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)

36. Mads Pedersen. Han blev født ca. 1712.

I **1744** fæstede Mads Pedersen en gård i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Gården hørte under Ormholt hovedgård (gods) og fik ved matrikuleringen i 1688 hartkorn 3-4-3-½¹⁶ (gården fik ved matrikuleringen 1844 matr.nr. 23)¹⁷.

Mads Pedersen blev gift med **Giertrud Eilersdatter** den **27. september 1744** i Hvorup kirke, Aalborg amt (trolovet den 12. juli 1744). Mads var da ca. 32 år gammel, mens Giertrud var 25 år.

Børn af Mads Pedersen og Giertrud Eilersdatter:

- i **Peder Madsen**, født den 24. juli 1745, begravet den 8. august 1745.
- ii **Peder Madsen**, født den 12. oktober 1748, begravet den 11. november 1807.
- 18. iii **Niels Madsen**, født den 26. maj 1751, begravet den 7. maj 1812.
- iv **Eiler Madsen**, født den 11. oktober 1757, død den 3. februar 1845.
- v **Anders Madsen**, født den 1. december 1760.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** anføres Mads Pedersen at være 76 år gammel. Han bor med sin kone og tre af deres sønner på deres gård i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Mads Pedersen	76	Gift	Hosbonde, Bonde og Gaardmand
Gjertrud Eilersdatter	69	Gift	Madmoder
Niels Madsen	36	Ugift	Barn
Eiler Madsen	30	Ugift	Barn
Anders Madsen	26	Ugift	Barn
Johanne Thomasdatter	20	Ugift	Tjenestepige

Mads Pedersens søn, Niels Madsen, bliver trolovet den 28. maj 1796, og han har da overtaget fæstet af sin fars gård i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, se ovenfor, ane nr. 18 Niels Madsen.

¹⁶ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn.

¹⁷ Værnfeldt, Kr. *Historien om de tre Torper*, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Mads Pedersen døde i marts 1797 i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Han anføres da at være 84 år gammel. Han blev begravet den **12. marts 1797** på Hvorup kirkegård.

- 37. Giertrud Eilersdatter.** Hun blev født i 1719 i Hvorup by i Hvorup sogn, Aalborg amt og døbt den **6. januar 1719** i Hvorup kirke.

Hun blev gift med **Mads Pedersen** den **27. september 1744** i Hvorup kirke, Aalborg amt (trolovet den 12. juli 1744). Giertrud var da 25 år gammel, mens Mads ca. 32 år.

Se ovenfor, ane nr. 36 Mads Pedersen vedr. deres fælles børn mv.

Giertrud Eilersdatter døde i januar 1792 i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Hun var da 73 år gammel. Hun blev begravet den **26. januar 1792** på Hvorup kirkegård.

37. Giertrud Eilersdatter var datter af:

74. Eiler Jensen.

Han blev gift med **Karen Andersdatter** den **19. juni 1712** i Hvorup kirke, Aalborg amt (trolovet den 9. marts 1712).

Børn af Eiler Jensen og Karen Andersdatter:

- i **Giertrud Eilersdatter**, døbt den 20. november 1712, begravet den 29. december 1716.
- ii **Anders Eilersen**, døbt den 22. september 1715.
- 37. iii **Giertrud Eilersdatter**, døbt den 6. januar 1719, begravet den 26. januar 1792.
- iv **Anne Eilersdatter**, døbt den 7. marts 1723.
- v **Michel Eilersen**, døbt den 18. april 1728, begravet den 2. december 1731.
- vi **Inger Eilersdatter**, døbt den 6. maj 1731, begravet den 19. januar 1744.

Eiler Jensen og hans kone Karen Andersdatter boede i Hvorup by i Hvorup sogn, Aalborg amt, og deres børn er født der. Eiler var formentlig gårdmand (i hvert fald blev datteren Giertrud gift med en gårdmand, hvilket indikerer, at forældrene også hørte til den stand).

Eiler Jensen er imidlertid ikke fundet død i Hvorup sogn kirkebog (og der er heller ikke fundet et skifte efter hans død).

75. Karen Andersdatter.

Hun blev gift med **Eiler Jensen** den **19. juni 1712** i Hvorup kirke, Aalborg amt (trolovet den 9. marts 1712). Se ovenfor, ane nr. 74 Eiler Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Karen Andersdatter døde formentlig i juni 1731 i Hvorup by i Hvorup sogn, Aalborg amt kort efter hun havde født datteren Inger. I hvert fald er der i Hvorup sogn kirkebog anført, at den **17. juni 1731** blev Eiler Jensens hustru i Hvorup begravet på Hvorup kirkegård. Der er ikke anført noget navn på hustruen, og der kan selvfølgelig være tale om en anden Eiler Jensen. Og der boede tilsyneladende flere Eiler Jensen i Hvorup, idet en anden "*Eiler Jensens Hustru*" blev begravet på Hvorup Kirkegård den 18. april 1723. Men denne hustru var ikke Karen Andersdatter, idet Eiler og Karen fik flere børn sammen efter 1723.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

38. Christen Andersen. Han blev født i 1727 i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt og døbt den **2. februar 1727** i Hvorup kirke.

Han blev gift med **Johanne Nielsdatter Søndergaard** den **2. februar 1766** i Nørresundby kirke, Aalborg amt (trolovet den 21. december 1765). Christen var da 39 år gammel, mens Johanne var 23 år.

Børn af Christen Andersen og Johanne Nielsdatter Søndergaard:

- i **Anders Christensen**, født den 19. juni 1767.
- ii **Maren Christensdatter**, døbt den 13. maj 1770.
- 19. iii **Maren Kirstine Christensdatter**, døbt den 6. juni 1773, død den 11. december 1842.

Christen Andersen var gårdmand i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Han havde efter sin far overtaget fæstet af gården med løbenr. 5 i 1688-matriklen og matr.nr. 32 i 1844-matriklen¹⁸, se nedenfor under Christens far, Anders Christensen.

Christen Andersen døde i november 1775 i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt. Han var da 48 år gammel. Han blev begravet den **19. november 1775** på Hvorup kirkegård.

38. Christen Andersen var søn af:

76. Anders Christensen. Han blev født i 1688 i Uttrup (Nørre Uttrup) i Hvorup sogn, Aalborg amt og døbt den **19. februar 1688** i Hvorup kirke.

Han blev gift med **Johanne Nielsdatter** den **15. december 1720** i Hvorup kirke, Aalborg amt (trolovet den 29. oktober 1720). Anders var da 32 år gammel, mens Johanne var 22 år.

Børn af Anders Christensen og Johanne Nielsdatter:

- i **Anne Andersdatter**, døbt den 7. september 1721.
- ii **Kirsten Andersdatter**, døbt den 25. marts 1724.
- 38. iii **Christen Andersen**, døbt den 2. februar 1727, begravet den 19. november 1775.
- iv **Niels Andersen**, døbt den 30. oktober 1729.
- v **Maren Andersdatter**, døbt den 29. juli 1731.
- vi **Kierstine Andersdatter**, født den 21. februar 1734.
- vii **Johanne Andersdatter**, født den 26. august 1736.
- viii **Johanne Cathrine Andersdatter**, født den 10. november 1737.
- ix **Anne Marie Andersdatter**, født den 23. oktober 1740.

Anders Christensen var gårdmand i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Han havde fæstet gården med løbenr. 5 i 1688-matriklen og matr.nr. 32 i 1844-matriklen¹⁹. Den var på hartkorn 3-1-2-1 og altså af en ret pæn størrelse, jf. kapitel G.2 *Ordforklaringer* vedr. Hartkorn og Matrikulering.

Kr. Værnfelt skriver i 1968: *Kommunens hus Bydamsvej 3 (matr. 32o), som de gamle kalder »det røde hus«, ligger hvor gaard matr. 32's raaling [dvs. stuehus] fordem var. Under husets kvist er indmuret en skorstenshammer fra den raaling, som Anders Christensen og Johanne Nielsdatter i 1724 lod bygge. Dens indskrift lyder: »GUD . DITTE . HUS . OG . ARNESTED . BEVAR . FRA . FARE . OG . FORTRÆD. 1724.«²⁰ Bydamsvej eksisterer ikke i dag, hvor området er stærkt forandret.*

¹⁸ Værnfelt, Kr. *Historien om de tre Torper*, ibid.

¹⁹ Værnfelt, Kr. *Historien om de tre Torper*, ibid.

²⁰ Værnfelt, Kr. *Historien om de tre Torper*, ibid. p. 98.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Anders Christensen døde i juni 1748 i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt og blev begravet den **24. juni 1748** på Hvorup kirkegård. Han anførtes da at være 60 år, 4 måneder, 1 uge og 6 dage gammel.

76. Anders Christensen var søn af:

152. Christen Nielsen. Der er ikke fundet oplysninger om Christen Nielsen.

77. Johanne Nielsdatter. Hun blev født i 1698 i Uttrup Mølle (Nørre Uttrup) i Hvorup sogn, Aalborg amt og døbt den **3. april 1698** i Hvorup kirke.

Hun blev gift med **Anders Christensen** den **15. december 1720** i Hvorup kirke, Aalborg amt (trolovet den 29. oktober 1720). Johanne var da 22 år gammel, mens Anders var 32 år.

Se ovenfor, ane nr. 76 Anders Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Johanne Nielsdatter døde i 1758 i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt og blev begravet den **6. december 1758** på Hvorup kirkegård. Hun anførtes da at være 60 år, 8 måneder, 3 uger og 2 dage gammel (hvilket korrekt svarer til, at hun blev født medio marts 1698).

77. Johanne Nielsdatter var datter af:

154. Niels Møller.

Børn af Niels Møller:

- i **Jens Nielsen**, døbt den 6. oktober 1695.
- 77. ii **Johanne Nielsdatter**, døbt den 3. april 1698, begravet den 6. december 1758.

Ved dåben af børnene Jens og Johanne anføres i kirkebogen, at Niels Møller er fra Uttrup Mølle i Hvorup sogn (Aalborg amt). Han har formentlig været møller (har fæstet møllen) og er derfor blevet kaldt dette efternavn. Han har jo nok tillige haft et patronym efter sin far, men dette er ikke oplyst.

155. Niels Møllers hustru

Navnet på Niels Møllers hustru kendes ikke, men hendes død kendes fra Hvorup sogn kirkebog. Det oplyses her, at Niels Møllers hustru i Uttrup Mølle blev begravet den **15. maj 1698** på Hvorup kirkegård, Aalborg amt. Hun døde altså kort efter fødsel af datteren Johanne.

39. Johanne Nielsdatter Søndergaard. Hun blev født den **24. maj 1742** på Søndergaard i Uttrup i Nørresundby sogn, Aalborg amt og døbt den 27. maj 1742 i Nørresundby kirke.

Søndergaard i Uttrup var beliggende i den sydligste del af Uttrup kaldet Sønder Uttrup og lå i Nørresundby sogn. Det grænsende op til den væsentligt større del af Uttrup, Nørre Uttrup, der lå i Hvorup sogn²¹.

²¹ Værnfelt, Kr. *Træk af Sundby sogns historie. I: Fra Himmerland og Kjær Herred. XXVI Bind. 1965. pp. 5-89.* Udgivet af Historisk Samfund for Aalborg Amt. Aksel Schøllins Bogtrykkeri. Aalborg. Kan ses på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/921923.pdf> /2022-06-05.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hun blev gift med **Christen Andersen** den **2. februar 1766** i Nørresundby kirke, Aalborg amt (trolovet den 21. december 1765). Johanne var 23 år gammel, mens Christen var 39 år.

Se ovenfor, ane nr. 38 Christen Andersen vedr. deres fælles børn mv.

Christen Andersen, Johannes mand, døde i **november 1775** i Nørre Uttrup i Hvorup sogn, Aalborg amt.

Johanne Nielsdatter Søndergaard blev gift anden gang med **Christen Marcusen**. Datoen for vielsen er ikke anført i kirkebogen, men de blev trolovet den **5. april 1776** i Sundby præstegård (Nørresundby, Aalborg amt). Christen Marcusen var da ungkarl og var født ca. 1738. Ved trolovelsen var han altså ca. 38 år gammel, mens Johanne var 33 år gammel.

Christen Marcusen overtog fæstet af gården i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt efter Johannes første mand, Christen Andersen.

Børn af Christen Marcusen og Johanne Nielsdatter Søndergaard:

- iv **Anne Kirstine Christensdatter**, født den 15. juni 1778.
- v **Karen Christensdatter**, født den 13. maj 1781.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Johanne 45 år gammel (anføres at være 47 år). Hun bor med sin anden mand, Christen Marcusen, på deres gård i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. De bor med to af Johannes børn fra første ægteskab og Johannes og Christens to fælles børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Marcusen	47	Gift	Mand, Bonde og gaardmand
Johanne Nielsdatter Søndergaard	44	Gift	Kone
Anders Christensen	19	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Maren Kirstine Christensdatter	14	Ugift	Barn af 1. ægteskab
Anne Kirstine Christensdatter	9	Ugift	Barn af 2. ægteskab
Karen Christensdatter	6	Ugift	Barn af 2. ægteskab

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Johanne 58 år gammel. Hun bor med sin anden mand, Christen Marcusen, på deres gård i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. De bor med deres fælles datter samt en tjenestedreng. Desuden bor der Christen Marcusens bror, der er ugift:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Marcussen	63	Gift	Huusbonde bonde og Gaardbeoer
Johanne Nielsdatter	60	Gift	Hans kone
Anne Kirstine Christensdatter	23	Ugift	Hans datter
Niels Henriksen	10	Ugift	Tjenestedreng
Niels Marcussen	61	Ugift	Huusbondens broder

Johanne Nielsdatter Søndergaard døde i september 1805 i Nørre Uttrup by i Hvorup sogn, Aalborg amt. Hun var da 63 år gammel. Hun blev begravet den **15. september 1805** på Hvorup kirkegård.

39. Johanne Nielsdatter Søndergaard var datter af:

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

78. Niels Jensen Søndergaard. Han blev født **ca. 1703**. Hans far var fæster af Søndergaard i Uttrup (Sønder Uttrup) i Nørresundby sogn, Aalborg amt på tidspunktet for hans fødsel, og han må derfor være født her, men hans dåb er ikke fundet i kirkebogen for Nørresundby sogn. Dele af kirkebogen er ikke læsbar omkring tidspunktet for hans fødsel, hvilket kan være årsagen til, at hans dåb ikke er fundet.

Niels Jensen overtog fæstet af Søndergaard Uttrup (Sønder Uttrup) i Nørresundby sogn efter sin far. Niels sad i 60 år som fæster af Søndergaard, dvs. fra 1726 til hans død i 1786.²²

Niels Jensen blev gift første gang med **Maren Jensdatter** den **28. september 1727** i Nørresundby kirke, Aalborg amt (trolovet den 10. juli 1727). Niels var da ca. 24 år gammel, mens Maren var ca. 26 år gammel.

Børn af Niels Jensen Søndergaard og Maren Jensdatter:

- i **Karen Nielsdatter**, døbt den 4. juli 1728.
- ii **Jens Nielsen**, døbt den 5. marts 1730, begravet den 14. december 1779.
- iii **Niels Nielsen**, født den 3. januar 1735.
- iv **Peder Nielsen Søndergaard**, født den 24. maj 1737, død den 18. marts 1820.
- v **Jens Nielsen Søndergaard**, født den 25. oktober 1739, begravet den 18. juli 1808.
- 39. vi **Johanne Nielsdatter Søndergaard**, født den 24. maj 1742, begravet den 15. september 1805.

Maren Jensdatter, Niels Jensen Søndergaards første kone, døde i 1742 i Sønder Uttrup i Nørresundby sogn, Aalborg amt. Hun angives da at være 40 år, 11 måneder og 2 dage gammel. Hun blev begravet den **5. juni 1742** på Nørresundby kirkegård.

Niels Jensen Søndergaard blev gift anden gang med **Kierstine Christensdatter** den **17. november 1743** i Nørresundby kirke, Aalborg amt (trolovet den 7. juni 1743). Hun var født ca. 1690 og var altså ca. 53 år gammel ved vielsen, mens Niels var ca. 39 år gammel.

Kierstine Christensdatter døde i maj 1751 i Søndergaard i Sønder Uttrup i Nørresundby sogn, Aalborg amt. og blev begravet den **13. maj 1751** på Nørresundby kirkegård. Hun angives da at være 60 år, 9 måneder, 4 uger og 2 dage gammel.

Niels Jensen Søndergaard blev gift tredje gang med **Johanne Cathrine Christensdatter** den **28. oktober 1753** i Hvorup kirke, Aalborg amt (trolovet den 13. september 1753). Hun var født i 1729 og døbt den 19. juni 1729 i Hvorup kirke og var altså 24 år gammel ved vielsen, mens Niels Jensen var ca. 50 år gammel.

Børn af Niels Jensen Søndergaard og Johanne Cathrine Christensdatter:

- vii **Christen Jørgen Nielsen**, født den 5. august 1754.
- viii **Maren Nielsdatter**, født den 2. januar 1757.
- ix **Niels Nielsen**, født den 23. februar 1760, begravet den 2. august 1767.
- x **Henrich Nielsen Søndergaard**, født den 7. oktober 1762.
- xi **Jens Nielsen**, født den 24. juli 1765.
- xii **Kirstine Nielsdatter**, født den 17. juli 1768.
- xiii **Niels Nielsen**, født den 29. september 1771.

²² Værnfelt, Kr. *Historien om de tre Torper*, ibid., pp. 21-22.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 – 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Fæstebrev, stedsmål og landgilde

Stedsmålet var en afgift, som fæsteren betalte til godsejeren ved overtagelsen af fæstegård eller fæstehus. Fæstebrevet var selve kontrakten.

Fæstebrevet kunne indeholde aftaler om fæstegårdens tilstand og om eventuel nedsættelse af stedsmål og det første års landgilde. Det kunne også indeholde en aftale om forsørgelsen af den gamle fæster og om hans aftægt på fæstegården. Hvis fæstet blev sagt op af godsejeren, skulle han betale stedsmålet tilbage til fæstebonden.

Landgilden var den årlige jordrente, som blev ydet i naturalier (sjældent som pengeydelse) for fæstebondens ret til at dyrke jorden. Landgildens størrelse blev fastsat sædvanemæssigt, og kunne ikke ensidigt øges af godsejeren. Den blev beregnet på baggrund af et udbytte på fire fold. Desuden betalte fæstebonden tiende til kirken, hvilket ligeledes blev ydet i naturalier.

Niels Jensen Søndergaard døde i 1786 på Søndergaard i Sønder Uttrup i Nørresundby sogn, Aalborg amt. Han angives da at være 83 år gammel. Han blev begravet den **17. december 1786** på Nørresundby kirkegård.

Efter Niels' død styrede sønnen Henrik Nielsen gården for sin mor og overtog den så, idet han betalte stedsmål og landgilde (se tekstboks ovenfor vedr. stedsmål og landgilde). Han fik fæstebrev på gården, men glemte at få det tinglæst. Denne forsømmelse blev skæbnesvanger for ham, da en ny ejer af gården ville sætte ham ud. Efter en retssag fik Henrik dog lov til at blive i sit fæste, og da hans mor i 1799 døde, købte han gården til selveje for 1.144 rigsdalere. Straks efter solgte han for samme beløb Søndergaard til skipper Lars Gays enke, idet han dog forbeholdt sig brugsret til en parcel af den.²³

78. Niels Jensen Søndergaard var søn af:

156. Jens Jensen. Han blev født **ca. 1655**.

I 1700 var han fæster i Søndergaard i Uttrup (Sønder Uttrup) i Nørresundby sogn, Aalborg amt.²⁴

Hans første – og måske anden – hustru kendes ikke.

Han var far til sønnen Niels, der blev født i 1703, men moderen til Niels kendes ikke:

Barn af Jens Jensen og ukendt:

78. i **Niels Jensen Søndergaard**, født ca. 1703, begravet den 17. december 1786.

En hustru til Jens Jensen dør i 1719 og bliver begravet på Nørresundby kirkegård i Aalborg amt den **30. oktober 1719** (hendes navn angives ikke). Hun anføres da at være 64 år, 1 måned, 2 uger og 3 dage gammel, dvs. hun var født ca. medio september 1655. Det er den første hustru, der er fundet død efter Jens Jensen. Hun er derfor måske mor til Niels Jensen Søndergaard, og hun ville så have været ca. 43 år gammel ved Niels' fødsel.

²³ Værnfelt, Kr. *Historien om de tre Torper*, ibid., p. 22.

²⁴ Værnfelt, Kr. *Træk af Sundby sogns historie*, ibid., p. 87.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Jens Jensen gifter sig igen den **15. september 1720** i Nørresundby kirke, Aalborg amt med **Maren Jensdatter** (trolovet den 31. maj 1720). Jens var da ca. 65 år gammel (Marens alder kendes ikke).

Børn af Jens Jensen og Maren Jensdatter:

- i **Else-Johanne Jensdatter**, døbt den 27. september 1722, begravet den 25. oktober 1722.
- ii **Else-Johanne Jensdatter**, døbt den 23. januar 1724, begravet den 30. maj 1777.

Jens Jensen døde i januar 1727 i Søndergaard i Uttrup (Sønder Uttrup) i Nørresundby sogn, Aalborg amt. Han angives da at være 71 år, 3 måneder, 3 uger og 1 dag gammel (dvs. født ca. medio september 1655). Han blev begravet den **10. januar 1727** på Nørresundby kirkegård.

79. Maren Jensdatter. Hun blev født ca. **1701**.

Hun blev gift med **Niels Jensen Søndergaard** den **28. september 1727** i Nørresundby kirke, Aalborg amt (trolovet den 10. juli 1727). Maren var da ca. 26 år gammel, mens Niels var ca. 24 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 78 Niels Jensen Søndergaard vedr. deres fælles børn mv.

Maren Jensdatter døde i 1742 på Søndergaard i Sønder Uttrup i Nørresundby sogn, Aalborg amt. Hun angives da at være 40 år, 11 måneder og 2 dage gammel. Hun blev begravet den **5. juni 1742** på Nørresundby kirkegård.

På grundlag af oplysningerne om Marens alder ved hendes død kan det antages, at hun blev født ca. medio 1701. Hendes fødsel er dog ikke fundet i Nørresundby sogn kirkebog. Det kan dog ikke udelukkes, at hun er født der, idet dele af kirkebogens sider ikke er læsbare.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

D Maren Christiansen - og hendes aner (Kristians farmor)

Kristians forfædre (aner) på farmorens – Maren Christiansens - side kommer fra det tidligere Hjørring amt i Vendsyssel (med en gren til det tidligere Aalborg amt).

Maren Christiansen blev født i Torslev sogn i Dronninglund herred, hvor hun voksede op under fattige kår. Forældrene boede til leje i forskellige huse. Det første halve år efter deres vielse i 1845 boede de i Hørby sogn, derefter i Skæve sogn og i Torslev sogn (tre nabosogne). Faderen var daglejer, og han har formentlig taget forskelligt forefaldende arbejde på gårde i såvel Torslev sogn som i nabosognene.

Faderen døde kun 39 år gammel. Maren var da 6 år gammel og hendes lillebror Niels Peter kun 4 måneder gammel. Efter faderens død fortsatte moderen med at bo til leje forskellige steder, dels i Torslev sogn, dels i Skæve og Voer sogne samt i Ørum sogn (de ligger alle i det tidligere Dronninglund herred i Hjørring amt).

Maren er som nævnt født i Torslev sogn. Herudover kan hendes forfædre spores til Torslev, Skæve, Hørby, Hellevad og Voer sogne i det tidligere Dronninglund herred, Skærum og Aasted sogne i det tidligere Horns herred, Ugilt og Sct. Olai sogne i det tidligere Vennebjerg herred, Taars, Hæstrup og Vrejlev sogne i det tidligere Børglum herred, samt Saltum sogn i det tidligere Hvetbo herred, alt sammen i det tidligere Hjørring amt. Hertil kommer Vadum sogn i det tidligere Kær herred i Aalborg amt. Hendes forfædre kommer således fra den centrale del af Vendsyssel, jf. figur 15.

Marens forfædre kom dog langt fra alle fra så dårlige kår, som hun selv voksede op under. De fleste af hendes forfædre var således gårdmandsfamilier, der havde fæstet gårde tilhørende godser i området (og Børglum Kloster), og enkelte var husmænd og havde fæstet huse.

Især på Marens mors side er der mange gårdmænd, og hvis vi går 4-5 generationer tilbage på moderens side møder vi et tre-dobbelt anesammenfald, dvs. tre søskende er alle blandt Marens direkte aner: Thomas Christensen og Maren Jensdatters døtre Ane (ane nr. 45), Maren (ane nr. 93) og Ellin (ane nr. 95) (se figur 16 med oversigt over anerne). Ane nr. 93 Marens søn Morten (ane nr. 46) og ane nr. 95 Ellins datter Birthe (ane nr. 47) bliver gift med hinanden (fætter-kusine), og Morten og Birthes datter Ellen (ane nr. 23) bliver gift med ane nr. 45 Anes søn Lars (ane nr. 22). Ellen og Lars er Maren Christiansens mormor og morfar (Kristians tip-oldeforældre).

Med tre-dobbelt anesammenfald vil der i nedenstående kapitel blive en del gentagelser, idet forfædrene til de tre aner vil være de samme og vil blive gentaget i beskrivelsen af anerne. Da netop deres aner kan spores langt tilbage i tiden, vil beskrivelsen af dem fylde relativt meget i bogen. Årsagen til, at deres aner kan spores langt tilbage, er fordi Thomas Christensen er søn i en Kjærulf-slægt, som er grundigt kortlagt og beskrevet af C. Klitgaard i hans store værk *Kjærulfske studier*.²⁵

²⁵ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier. Bidrag til en vendsysselsk bondeæts genealogi og historie*. I Kommission hos Magnus A. Schultz, Aalborg og Cammermeyers Boghandel, Christiania. P. Hansens Bogtrykkeri, Aalborg 1914-1918. 502 pp. Kan findes online på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/920064.pdf> /2022-06-05.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Figur 15. Det tidligere Hjørring amt med markering af de sogne, som Kristians forfædre kommer fra på farmorens (Maren Christiansens) side: Torslev, Skæve, Hørby, Hellevad og Voer sogne i det tidligere Dronninglund herred, Skærum og Aasted sogne i det tidligere Horns herred, Ugilt og Sct. Olai sogne i det tidligere Vennebjerg herred, Taars, Hæstrup og Vrejlev sogne i det tidligere Børglum herred, samt Saltum sogn i det tidligere Hvetbo herred. Hertil kommer Vadum sogn i Kær herred i det tidligere Aalborg amt (ikke medtaget på kortet).

5. Maren Christiansen. Hun blev født den **2. juni 1851** på Ørslevmark i Torslev sogn, Hjørring amt og døbt den 3. august 1851 i Torslev kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Maren 3 år gammel. Hun bor med sine forældre og to brødre i et hus i Vang by i Torslev sogn, Hjørring amt. Faderen er husmand og daglejer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	34	Gift	Husmand, Daglejer, Husfader
Ane Marie Larsdatter	30	Gift	Hans Kone
Lars Christiansen	12	Ugift	Deres Børn
Jens Christiansen	9	Ugift	Deres Børn
Maren Christiansen	3	Ugift	Deres Børn

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Marens far dør den **24. januar 1858**. Maren er da 6 år gammel, og hendes lillebror er 4 måneder gammel.

Den **11. november 1859** anmelder Marens mor, Ane Marie Larsdatter sin fraflytning fra Torslev sogn i Hjørring amt, hvor hun boede i Tamstruphus²⁶. Moderen anmelder, at hun flytter til Skæve sogn, ligeledes i Hjørring amt (nabosogn til Torslev sogn).

Den **15. november 1859** anmelder moderen Ane Marie sin tilgang til Skæve sogn, hvor hun bliver indsidder i Smaagaardene²⁷. Hun oplyser, at hun er 40 år og kommer fra Torslev sogn. Selv om de to mindste børn, Maren og Niels Peter, hverken er nævnt ved fraflytningen fra Torslev sogn eller tilflytningen til Skæve sogn, må det antages, at de flytter med, hvilket også fremgår af folketællingen 2½ måned senere.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Maren 8 år gammel (angives at være i sit .9 år). Hun bor med sin mor og lillebror i et hus i Skæve by i Skæve sogn, Hjørring amt. Hun bor til leje (er indsidder) hos en ældre aftægtskone (hvis mand er tjenestetyende på – og bor på – den nærliggende Dybvad hovedgård (oplyses ikke her)). Marens mor er almisselem, dvs. lever af almisser (barmhjertighed):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Karen Jensdatter	75	Gift	Aftægtskone
Ane Marie Larsen	44	Enke(mand)	Indsidder, Almisselem
Maren Christensen	9	Ugift	Hendes Barn
Niels Peter Christensen	3	Ugift	Hendes Barn

Maren Christiansen blev konfirmeret den **8. april 1866** i Skæve kirke, Hjørring amt. Det anføres da, at hun bor i Aarkeledet (en gård) i Skæve sogn, Hjørring amt. Maren har været tjenestepige på denne gård (hvis konfirmanden boede hjemme hos forældrene, blev opholdsstedet anført som "Hjemmet").

Den **1. november 1868** anmelder Maren sin afgang fra Aarkeledet i Skæve sogn til Taars sogn, begge i Hjørring amt.

Den **12. marts 1869** anmelder Maren sin flytning fra Taars sogn til Ørum sogn, begge i Hjørring amt, for at tjene hos Jens Andersen i Aagaard (moderen Ane Marie Larsdatter ankom til samme sted 4 måneder tidligere, fra Voer sogn, jf. beskrivelsen nedenfor af ane nr. 11, Ane Marie Larsdatter).

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Maren 18 år gammel. Hun er tjenestepige hos gårdejer Niels Jensen i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. På gården bor desuden Niels Jensens kone og sønnen Thomas Nielsen (som Maren senere bliver gift med, se nedenfor). Desuden bor der plejedatteren Lene Cathrine. Hun er datter af en halvsøster til Niels Jensen (Sara Cathrine Jensdatter. Endelig bor der endnu en plejedatter på gården, Maren Kirstine Svendsen. Hun er Lene Cathrines datter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Jensen	64	Gift	Huusfader, Gaardejer
Johanne Niels Datter	59	Gift	Huusmoder
Thommas Nielsen	30	Ugift	Arbejds Karl
Lene Chatrine	35	Fraskilt	Plejedatter

²⁶ Store og Lille Tamstrup er ifølge Postadressebogen fra 1921 gårde og huse i Torslev sogn, Hjørring amt.

²⁷ Smaagarde er ifølge Postadressebogen fra 1921 huse i Skæve sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maren Christine Svensen	5	Ud	Plejedatter
Maren Christiansen	18	Udgift	Tjeneste Pige

Den 8. januar 1873 føder Maren Christiansen en datter. Maren er da tjenestepige hos gårdmand Jacob Christian Nielsen i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Thomas Nielsen, der er søn af Niels Jensen, som ligeledes er gårdmand i Aagaard i Ørum sogn, bliver anmeldt som barnets far. Datteren bliver den **14. april 1873** døbt Johanne Nielsen i Ørum kirke, Hjørring amt. Maren er da blevet gift med den anmeldte barnefader:

Maren Christiansen blev gift med **Thomas Nielsen** den **7. marts 1873** i Ørum kirke, Ørum sogn, Hjørring amt (lysning den 4. januar 1873). Maren var da 21 år gammel, mens Thomas var 33 år gammel. Ved vielsen boede de begge i Aagaard i Ørum sogn. Thomas har formentlig boet (været tjenestekar) hos forældrene på deres gård i Aagaard, mens Maren tjente hos gårdmand Jacob Christian Nielsen i Aagaard.

Se kapitel C vedrørende ane nr. 4, Thomas Nielsen.

Børn af Maren Christiansen og Thomas Nielsen:

- i **Johanne Nielsen**, født den 8. januar 1873, død den 27. april 1928.
- ii **Ane Marie Kirstine Nielsmartine Nielsen**, født den 16. oktober 1876, død den 19. oktober 1905.
- 2. iii **Niels Jensen Nielsen**, født den 16. marts 1880, død den 5. februar 1941.
- iv **Jensine Nielsen**, født den 13. december 1882, død den 2. august 1901.
- v **Maren Kirstine Nielsen**, født den 29. juni 1885.
- vi **Niels Christian Nielsen**, født den 18. september 1888.
- vii **Carl Peter Nielsen**, født den 3. maj 1899.

Efter vielsen fæster Maren og Thomas et hus på Ørum Overdrev i Ørum sogn, Hjørring amt (matr.nr. 28u i Ørum Overdrevs ejerlav). Ved de efterfølgende folketællinger og ved børnenes fødsler angives stedet både som Ørum Overdrev, som Ørum Sønderhede som Ørum Hede, som Aagaard og som Raunstrup, men der er tale om det samme sted på Ørum Overdrev. Senere køber Thomas huset (anføres som husejer).

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Maren 28 år gammel. Hun bor med sin mand Thomas Nielsen, der er husfæster (har fæstet et hus), og de anføres at bo i Ørum by i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med deres to børn (stedet er dog som nævnt fortsat Ørum Overdrev):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	40	Gift	Husfæster
Maren Christiansen	28	Gift	Hans Hustru
Johane Nielsen	7	Ugift	Deres Baren
Ane Marie Nielsen	3	Ugift	Deres Baren

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Maren 38 år gammel. Hun bor med sin mand Thomas Nielsen, der anføres at være husmand i Ørum Overdrevs Hus i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. De bor sammen med deres børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	50	Gift	Husfader, Landmand, Husmand
Maren Christensen	38	Gift	Husmoder
Nielsmartine Nielsen	13	Ugift	Barn
Niels Jensen Nielsen	9	Ugift	Barn

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Jensine Nielsen	7	Ugift	Barn
Maren Kirstine Nielsen	4	Ugift	Barn
Niels Christjan Nielsen	1	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1901** er Maren 49 år gammel. Hun bor med sin mand Thomas Nielsen i matr.nr. 28u i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med deres børn. Desuden bor der Ragnhilde Maria Karlsen. Hun er anført som barn, men er Thomas og Maren's barnebarn, datter af Ane Marie Kirstine Nielsmartine Nielsen, som også bor der ved tællingen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	20/1 1840	Gift	Husfader, Landmand
Maren Kristiansen	2/6 1851	Gift	Husmoder
Ane Marie Kj Nielsmartine Nielsen	16/10 1876	Gift	Barn
Niels Jensen Nielsen	16/3 1880	Ugift	Barn
Niels Kr Nielsen	18/9 1888	Ugift	Barn
Karl P Nielsen	3/5 1899	Ugift	Barn
Ragnhilde M Karlsen	29/9 1900	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1906** er Maren 54 år gammel. Hun bor sammen med sin mand Thomas Nielsen, og de anføres at bo på Ørum Sønderhede i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med deres børn Maren Kirstine, Niels Christian og Karl Peter. Kun Karl Peter er anført som barn, de to andre er anført som logerende. Desuden bor der Ole Karlsen, der er Maren og Thomas' svigersøn, men enkemand, da hans kone (Maren og Thomas' datter Ane Marie Kirstine Nielsmartine) er død i oktober 1905. Ole Karlens søn, Thomas Christian, bor der også:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	28/1 1840	Gift	Husfader, Huseier
Maren Nielsen	2/6 1851	Gift	Husmoder
Maren Kirstine Nielsen	28/6 1885	Ugift	Loserende
Niels Christian Nielsen	18/9 1888	Ugift	Loserende, Dagleier ved Agerbrug
Karl Peter Nielsen	3/5 1889	Ugift	Barn
Ole Karlsen	11/10 1878	Enkemand	Loserende, Dagleier ved Agerbrug
Thomas Chr Karlsen	26/4 1904	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1911** er Maren 59 år gammel. Hun anføres at bo på Ørum Overdrev i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med sin mand og deres søn Karl Peter. Desuden er anført deres barnebarn Thomas Christian Karlsen (anført som barn) med en bemærkning om, at han er midlertidigt fraværende og opholder sig i Hammer sogn i Aalborg amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	29/2 1840	Gift	Husfader, Gaardmand
Maren Kristjansen	2/6 1851	Gift	Husmoder, Husgerning
Karl Peter Nielsen	3/5 1899	Ugift	Barn
Thomas Kristjan Karlsen	26/4 1904	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1916** er Maren 64 år gammel. Hun anføres at bo på Ørum Sønderhede (matr.nr. 28u), Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt sammen med sin mand og deres søn Karl Peter:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Nielsen	29/1 1840		Husfader, Landmand
Maren Nielsen	2/6 1851		Husmoder
Carl Peter Nielsen	3/5 1899		Barn

Maren Christiansens mand, Thomas Nielsen, døde den **8. juni 1916** på Ørum Overdrev i Ørum sogn, Hjørring amt. Han var da 76 år gammel.

Maren og Thomas boede på Ørum Overdrev i Ørum sogn, Hjørring amt (matr.nr. 28u i Ørum Overdrevs ejerlav) fra de blev gift til deres død. Stedet er ganske vist angivet med flere forskellige navne ved folketællingerne og ved børnenes fødsler mv., men der er tale om samme sted.

Efter Thomas' død bliver Maren boende i huset til sin død i 1930.

Ved folketællingen den **1. februar 1921** er Maren 69 år gammel. Hun anføres at bo i Raunstrup i Ørum sogn, Hjørring amt. Hun bor alene:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Nielsen	2/6 1851	Enkekone	Husmoder

Ved folketællingen den **5. november 1925** er Maren 74 år gammel. Hun anføres at bo i Raunstrup i Ørum sogn, Hjørring amt. Hun bor alene og anføres at leve af sin formue og alderdomsunderstøttelse:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Erhverv eller Livsstilling
Nielsen Maren	2/6 1851	Enke	Formue og Alderdomsunderstøttelse

Ved folketællingen den **5. november 1930** er Maren 79 år gammel. Hun anføres at bo i Raunstrup i Ørum sogn, Hjørring amt. Hun bor alene og anføres at leve af sin formue og alderdomsunderstøttelse:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Nielsen Maren	2/6 1851	Enke	Husmoder, Alderdomsrente

Maren Christiansen døde den **28. november 1930** i Raunstrup by i Ørum sogn, Hjørring amt. Hun var da 79 år gammel. Hun blev begravet den 6. december 1930 på Ørum kirkegård. Selv om Raunstrup anføres som hendes bopæl, så var der tale om det samme hus på Ørum Overdrev (matr.nr. 28u i Ørum Overdrevs ejerlav), som hun havde boet i sammen med sin mand, og som de havde boet i siden deres vielse.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16



Figur 16. Oversigt over Maren Christiansens kendte forfædre (Kristians farmor samt hans oldeforældre, tipolde-forældre, tip-tip-oldeforældre, tip-tip-tip-oldeforældre og tip-tip-tip-tip-oldeforældre på farmorens side).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D.1 Maren Christiansens forældre (Kristians oldeforældre)

10. Christian Jensen. Han blev født den **30. april 1818** i Raaholt i Skæve sogn, Hjørring amt. Han blev hjemmedøbt den 1. maj 1818 og efterfølgende den 28. juni 1818 fremstillet i Skæve kirke.

Christian blev konfirmeret den **14. april 1833** i Skæve kirke, Hjørring amt.

Da Christian er 18 år gammel, anføres han i lægdsrullen at være 61 tommer høj (159,5 cm), men fra han er 21 år anføres han at være 61¾ tommer høj, svarende til 161,5 cm.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Christian 15 år gammel. Han er tjenestedreng på en gård i Rykind i Voer sogn²⁸, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	50	Gift	Gårdmand
Dorthe Laursdatter	48	Gift	Hans kone
Marianne Christensdatter	18	Ugift	Deres barn
Jens Christensen	15	Ugift	Deres barn
Laurs Christensen	6	Ugift	Deres barn
Peder Lorentsen	33	Ugift	Tjenestekarl
Christian Jensen	16	Ugift	Tjenestedreng
Marie Olesdatter	21	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Christian 21 år gammel. Han er tjenestekarl på en gård i Hugdrup i Skæve sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ole Pedersen	41	Gift	Gårdmand
Maren Hansdatter	41	Gift	Hans kone
Hans Peter Olesen	9	Ugift	Deres barn
Niels Peter Olesen	7	Ugift	Deres barn
Inger Johanne Olesdatter	2	Ugift	Deres barn
Christian Jensen	22	Ugift	Tjenestekarl

Den **1. november 1841** meddeler Christian Jensen sin afgang fra Witten i Skæve sogn, Hjørring amt. Han rejser til Fjembe i Torslev sogn, Hjørring amt²⁹.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Christian 26 år gammel (anført at være 27 år). Han er tjenestekarl hos proprietær Niels Andreas von Uldall og hans familie på godset Haven i Hørby sogn, Hjørring amt.

Den **10. marts 1845** føder pigen Ane Marie Larsdatter i Fjembe (Lille Fjembe) i Hørby sogn, Hjørring amt en søn, der 18. april 1845 døbes Lars Christian Christiansen i Hørby kirke. Christian Jensen bliver udlagt som far til barnet, og det anføres, at han er tjenestekarl på godset Haven i Hørby sogn.

²⁸ Voer sogn er nabosogn til Skæve sogn. Ifølge Postadressebogen fra 1921 er Rykind gårde og huse i Voer sogn.

²⁹ Anført i kirkebogen for Skæve sogn. Det er uvist hvad Witten er. Ifølge Postadressebogen fra 1921 er St. Fjembe gård i Torslev sogn, mens Lille Fjembe er gård og hus i Hørby sogn. Kirkebogen for Torslev sogn har ikke tilgangsgangs- og afgangslister for den pågældende periode.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Den **19. december 1845** bliver Christian Jensen gift med ovennævnte **Ane Marie Larsdatter** i Hørby kirke, Hjørring amt. Christian var da 27 år gammel og anføres at være tjenestekarl i Fjembe i Hørby sogn, mens Ane Marie var 26 år gammel og kom fra Fjembe i Hørby sogn (hun boede hjemme hos moderen på deres gård i i Lille Fjembe).

Børn af Christian Jensen og Ane Marie Larsdatter:

- i **Lars Christian Christiansen**, født den 10. marts 1845.
- ii **Jens Christian Christiansen**, født den 28. april 1848.
- 5. iii **Maren Christiansen**, født den 2. juni 1851, død den 28. november 1930.
- iv Dødfødt drengebarn, født den 20. oktober 1854.
- v **Johanne Marie Christensen**, født den 2. juni 1851, død den 28. november 1930.
- vi **Niels Peter Christiansen**, født den 23. september 1857.

Den **17. maj 1846** meddeler Christian Jensen og hustru Ane Marie Larsdatter deres tilflytning til Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt. De kommer fra Fiembe i Hørby sogn, Hjørring amt. De er da 28 henholdsvis 26 år gamle.

Den **4. november 1849** meddeler Christian og Ane Marie deres flytning fra Skæve sogn til Lue Jacobs Sted i Torslev sogn, begge i Hjørring amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Christian 31 år gammel (anføres at være 32 år). Han er daglejer og bor til leje (er inderste) i Luehuset i Torslev sogn, Hjørring amt. Han bor med sin kone og deres to børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	32	Gift	Inderste, Daglejer
Ane Marie Larsdatter	32	Gift	Hans kone
Lars Chr. Christiansen	5	Ugift	Deres børn
Jens Christian Christiansen	2	Ugift	Deres børn

Da datteren Maren bliver døbt den **3. august 1851** anføres familien at bo på Ørslev Mark i Torslev sogn, Hjørring amt.

Da Christian og Ane Marie den **20. oktober 1854** får en dødfødt dreng, anføres Christian at være husmand, og de bor i Fladbirkhedehus i Torslev sogn, Hjørring amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Christian 36 år gammel (anføres at være 34 år). Han er husmand og daglejer og bor i et hus i Vang by (var en landsby) i Torslev sogn, Hjørring amt. Han bor med sin kone og deres tre børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christian Jensen	34	Gift	Husmand, Daglejer, Husfader
Ane Marie Larsdatter	30	Gift	Hans Kone
Lars Christiansen	12	Ugift	Deres Børn
Jens Christiansen	9	Ugift	Deres Børn
Maren Christiansen	3	Ugift	Deres Børn

Da datteren Johanne Marie fødes den **20. juli 1856** anføres i kirkebogen, at faderen er indsidder (bor til leje) og at familien bor i Kilen i Torslev sogn. Det er uvist hvad eller hvor Kilen er.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Da sønnen Niels Peter bliver døbt den **18. oktober 1857** anføres familien at bo til leje (er indsiddere) i Tamstrup hus i Torslev sogn, Hjørring amt.

Christian Jensen døde den **24. januar 1858** i Hugdrup i Skæve sogn, Hjørring amt. Han var da 39 år gammel. Han blev begravet den 31. januar 1858 på Skæve kirkegård. Det anføres i Skæve sogn kirkebog, at han var tøndetærsker i Hugdrup, men boede i Torslev sogn.

En tøndetærsker var en mand, der tærskede på akkord og blev betalt efter, hvor meget korn han tærskede (hvor mange tønder), og han fik en vis del af det aftærskede korn, fx 1, 2 eller 3 fjerdingkar af hver tønde. Mange steder i Jylland blev en almindelig daglejer dog også kaldt for "tøndetærsker".

Christian Jensen og hans familie har tydeligvis været fattige og haft et hårdt liv. De er flyttet meget rundt, og han har periodevis måttet bo og tage arbejde i nabosognene, for at sikre mad på bordet til familien. Og han dør i en ung alder, hvor hans hustru sidder tilbage med fire børn, hvor den mindste er blot fire måneder gammel.

- 11. Ane Marie Larsdatter.** Hun blev født den **20. maj 1819** i Lille Fiem (Fiembe)³⁰ i Hørby sogn, Hjørring amt. Hun blev hjemmedøbt den 20. maj 1819 og efterfølgende den 4. juli 1819 fremstillet i Hørby kirke.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Ane Marie 14 år gammel (anføres at være 15 år). Hun bor med sine søskende og forældre på deres gård i Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Desuden bor der Ane Maries mormor, Birthe Sørensdatter (anført som Birgithe Sørensdatter):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	55	Gift	Gårdmand
Ellen Mortensdatter	38	Gift	Hans kone
Morten Larsen	18	Ugift	Deres barn
Ane Marie Larsdatter	15	Ugift	Deres barn
Maren Larsdatter	11	Ugift	Deres barn
Anders Larsen	6	Ugift	Deres barn
Christen Larsen	1	Ugift	Deres barn
Birgithe Sørensdatter	68	Enke(mand)	Forsørges af husfaderen

Ane Marie blev konfirmeret den **6. april 1834** i Hørby kirke, Hjørring amt.

Den **13. marts 1839** anmelder Ane Marie sin tilgang til Skæve sogn, Hjørring amt, hvor hun skal være tyende i Hugdrup. Hun kommer da fra Lille Fjembe i Hørby sogn.

Den **29. januar 1840** anmelder Ane Marie sin afgang fra Hugdrup i Skæve sogn, Hjørring amt til Graverhus i Volstrup sogn, Hjørring amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Ane Marie 20 år gammel (anføres at være 21 år). Hun er tjenestepige på gården Graverhus i Volstrup by i Volstrup sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Thomas Christian Madsen	39	Gift	Gaardmand
Ane Christine Mygind	33	Gift	Hans kone
Ole Thomsen	26	Ugift	Tjenestekarl
Ane Marie Larsdatter	21	Ugift	Tjenestepige

³⁰ Ifølge Postadressebogen fra 1921 er Lille Fjembe en gård og et hus i Hørby sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Peter Hansen 15 Ugift Plejebarn

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Ane Marie 25 år gammel (anføres at være 26 år). Hun er flyttet hjem til sin mor, der er blevet enke to år tidligere. Moderen er blevet boende på gården i Fiemb (Lille Fjembe) i Hørby sogn, Hjørring amt, som hun driver sammen med sine børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Elen Mortensdatter	49	Enke	Gaardmands Enke
Morten Larsen	29	Ugift	Hendes børn
Christen Larsen	12	Ugift	Hendes børn
Jens Larsen	8	Ugift	Hendes børn
Anne Marie Larsdatter	26	Ugift	Hendes børn
Maren Larsdatter	22	Ugift	Hendes børn

Ane Marie Larsdatter blev gift med **Christian Jensen** den **19. december 1845** i Hørby kirke, Hjørring amt. Ane Marie var da 26 år gammel og boede hjemme hos moderen på deres gård i Lille Fjembe i Hørby sogn, mens Christian var 27 år gammel og anføres at være tjenestekarl i Lille Fjembe i Hørby sogn.

Se ovenfor, ane nr. 11 Christian Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Ane Marie havde allerede den **10. marts 1845** født drengen Lars Christian Christiansen, hvor Christian Jensen blev udlagt som far til barnet, jf. ovenfor ane nr. 10 Christian Jensen, hvor deres øvrige fælles børn mv. tillige er anført.

Christian Jensen, Ane Maries mand, døde den **24. januar 1858** i Hugdrup i Skæve sogn, Hjørring amt. Han var da 39 år gammel. Han blev begravet den 31. januar 1858 på Skæve kirkegård.

Det fremgår af beskrivelsen af Christian Jensen ovenfor, at han døde i Skæve sogn, men familien boede i Tamstrup hus i Torslev sogn, Hjørring amt.

Den **11. november 1859** anmelder Ane Marie sin fraflytning fra Tamstruphus i Torslev sogn, Hjørring amt. Det anføres, at hun flytter til Skæve sogn, Hjørring amt. Hun er da enke og 40 år gammel.

Den **15. november 1859** anmelder Ane Marie sin tilgang til Skæve sogn, Hjørring amt, hvor hun bliver indsidder (bor til leje) i Smaagaardene³¹. Hun oplyser, at hun er 40 år gammel og kommer fra Torslev sogn.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Ane Marie 40 år gammel (anføres at være 41 år). Hun bor til leje (er indsidder) i et hus i Smaagaardene i Hugdrup skoledistrikt i Skæve sogn, Hjørring amt. Hun er almisselem, dvs. lever af almisser (godgørelse) og bor sammen med sine to mindste børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Karen Jensdatter	75	Gift	Aftægtskone
Ane Marie Larsen	44	Enke(mand)	Indsidder, Almisselem
Maren Christiansen	9	Ugift	hendes Børn
Niels Peter Christiansen	3	Ugift	hendes Børn

³¹ Smaagaardene er ifølge Postadressebogen fra 1921 huse i Skæve sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Den **10. november 1867** anmelder Ane Marie, at hun fraflytter Skæve sogn og flytter til Voer sogn, begge i Hjørring amt. Hendes alder angives da (korrekt) til 48 år.

Den **19. november 1867** anmelder Ane Marie sin tilgang i Voer sogn, Hjørring amt. Det oplyses, at hun er 48½ år og skal tjene hos Lars Christensen på Rykind gård. Det oplyses videre, at hun kommer fra Skæve sogn (ligeledes i Hjørring amt).

Den 11. november 1868 anmelder Ane Marie sin flytning til Ørum sogn fra Voer sogn, begge i Hjørring amt. Hun skal tjene hos Jens Andersen i Aagaard. Det fremgår tillige af Ørum sogns tilgangsliste, at afgang er meldt i Voer sogn den 4. november (i Voer sogn er der kun ført afgangslister til og med 1867). Bemærk, at Ane Maries datter, Maren Christiansen, ankommer til samme sted 4 måneder senere. Hun kommer da fra Taars sogn, ligeledes i Hjørring amt, jf. beskrivelsen ovenfor af ane nr. 5, Maren Christiansen).

Gårdmanden i Aagaard, som Ane Marie skulle tjene hos, Jens Andersen, var enkemand, da hans kone var død året før, den 29. november 1867.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Ane Marie 50 år gammel. Hun er tjenestepige og husholder hos Jens Andersen i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Ane Maries navn er anført som Karen Marie (fejl er desværre almindeligt forekommende i folketællingerne):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Andersen	56	Enkemand	Huufader, Gaardfæster
Anders Peter Jensen	19	Ugift	Arbejdskarl, Børn
Kestiane Jensen	13	Ugift	Pige, Børn
Mette Johanne Jensen	11	Ugift	Pige, Børn
Karen Marie Larsdatter	50	Enke	Huusholder, Tjenestepige

Da Ane Marie i 1867 flytter fra Skæve sogn, flytter hendes yngste barn, Niels Peter, tilsyneladende ikke med (hendes øvrige børn var allerede flyttet hjemmefra på det tidspunkt). Og han er heller ikke med ved hendes flytning til Aagaard i Ørum sogn i 1868. Ved folketællingen den 1. februar 1870 bor Niels Peter fortsat i Skæve sogn. Han er da 12 år gammel, under fattigvæsenet og bor hos et ægtepar.

Det er temmelig uklart hvad der videre sker med Ane Marie Larsdatter efter folketællingen i 1870, hvor hun er i Aagaard i Ørum sogn, Hjørring amt. Hun er ikke fundet på afgangslisten for Ørum sogn frem til 1873, hvor listen ophører med at blive ført. Hun er heller ikke fundet død i Ørum sogn.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Ane Marie ikke fundet.

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Ane Marie 70 år gammel, og her er hun formentlig fundet. Hun er i så fald flyttet til Aalstrup i Jerslev sogn, Hjørring amt, hvor hun er husbestyrer og tyende hos en enkemand (Jerslev sogn ligger et stykke fra Ørum sogn, hvor vi senest har kendskab til Ane Marie har været, men Jerslev er nabosogn til både Torslev og Skæve sogne, hvor Ane Marie tidligere har opholdt sig):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Kristensen	65	Enkemand	Huufader, husejer
Ane Marie Larsen	70	Enke	Tyende, husbestyrer

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Peder Kristensen var blevet enkemand den 13. maj 1889, hvor hans kone Ane Olesdatter dør. Det må derfor antages, at Ane Marie først er kommet til Peder Kristensen i 1889 efter konens død.

Det må også antages, at Ane Marie er rejst fra Peder Kristensen i løbet af 1890, idet Peder Kristensen gifter sig igen den 28. oktober 1890, med Kristiane Pedersen.

Hvad der herefter er sket med Ane Marie Larsdatter vides ikke, og hendes død er ikke fundet.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D.1.1 Maren Christiansens farfar og farmor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)

Figur 17. Figuren viser relationen mellem Kristian (ane nr. 1) og Maren Christiansen (ane nr. 5) og Marens forfædre på faderens side (ane nr. 10, 20, 21 etc.).

Ane nr. 10 (Christian Jensen, Maren Christiansens far) er beskrevet ovenfor.

Ane nr. 20, 21, 40, 41, 42 og 43 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (ane nr. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 164, 165, 174, 175, 328, 350 og 351) - beskrives nedenfor i dette kapitel.



20. Jens Holgersen. Han blev født i 1776 i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt og døbt den **8. april 1776** i Skæve kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens 11 år gammel. Han er tjenestdreng i præstegården i Skæve sogn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Henrich Kampmann	74	Enkemand	Husbonde, Sognepræst for Schieve menighed
Anne Cathrine Kampmann	43	Ugift	Hans datter
Oluf Jensen	40	Ugift	Tjenstefolk
Christen Jensen	34	Ugift	Tjenstefolk
Niels Pedersen	11	Ugift	Tjenstefolk
Jens Holgersen	8	Ugift	Tjenstefolk
Maren Sørensdatte	29	Ugift	Tjenstefolk
Johanne Hansdatter	28	Ugift	Tjenstefolk

Jens må være konfirmeret i Skæve sogn, Hjørring amt, men hans konfirmation er ikke fundet i kirkebogen. Hvis Jens fx har været tjenestdreng på en gård i et andet sogn, kan han også være konfirmeret der.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jens 24 år gammel (anføres at være i sit 25. år). Han er tjenestekarl på en gård i Hugdrup i Skæve sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Olesen	67	Gift	Husbonde, Bonde og Gårdbeboer
Karen Sørensdatte	64	Gift	Hans kone
Maren Jensdatter	24	Ugift	Deres barn
Helveg Jensdatter	21	Ugift	Deres barn
Jens Holgersen	25	Ugift	Tjenestekarl

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

I **oktober 1806** er Jens Holgersen tjenestekarl på hovedgården (godset) Ormholt i Torslev sogn, Hjørring amt (fremgår af skiftesagen efter forældrenes død).

Jens Holgersen blev gift med **Maren Christensdatter** den **4. marts 1808** i Torslev kirke, Hjørring amt (trolovet den 22. januar 1808). Jens var da 31 år gammel, mens Maren var 30 år gammel. Det oplyses i kirkebogen, at Marens hjem var gården Søndergaard i Højstrup by (landsby) i Torslev sogn (ingen oplysninger om Jens).

Børn af Jens Holgersen og Maren Christensdatter:

- i **Mette Marie Jensdatter**, hjemmedøbt den 8. januar 1810, død den 2. januar 1899.
- ii **Christen Jensen**, hjemmedøbt den 30. april 1812.
- iii **Johanne Marie Jensdatter**, født den 5. maj 1815, død den 10. april 1830.
- 10. iv **Christian Jensen**, født den 30. april 1818, død den 24. januar 1858.
- v **Holger Jensen**, født den 31. december 1821.

I **januar 1810**, da datteren Mette Marie bliver født, bor Jens og Maren på gården Søndergaard i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt (hos Marens forældre).

I **april 1812**, da sønnen Christen bliver født, bor familien i Raaholt i Skæve sogn, Hjørring amt³².

Den **7. oktober 1813** får Jens Holgersen fæstebrev på en gård i Smaagaardene i Raaholt i Skæve sogn, Hjørring amt. Gården var på 2-2-0-0 tdr. hartkorn³³ og hørte under hovedgården Knudseje-Dybvad. Jens Holgersen overtog fæstet, "som Niels Andersen frasagde sig på anordnet måde". Der blev samtidig lavet en aftægtskontrakt med Niels Andersen, dvs. det er nærmere specificeret hvilke ydelser Jens Holgersen skal levere til Niels Andersens aftægt.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jens Holgersen 57 år gammel (anføres at være i sit 59. år). Han anføres at være daglejer og at bo til leje (er indsidder), og sammen med sin kone og deres yngste søn, Holger bor de hos datteren og svigersønnen, Mette Marie Jensdatter og Christen Jensen og deres søn på gården i Smaagaardene i Raaholt i Skæve sogn, Hjørring amt. På gården bor desuden Lars Christian Pedersen, der er almisselem (dvs. lever af almisser, dvs. godgørenhed):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	22	Gift	Gårdmand
Mette Marie Jensdatter	25	Gift	Hans kone
Jens Jakob Christensen	1	Ugift	Deres søn
Lars Christian Pedersen	10	Ugift	Almisselem
Jens Holgersen	59	Gift	Gårdmandens svigerfader, inderste og daglejer
Maren Christensdatter	58	Gift	Hans kone, forsørges af Svigersønnen
Holger Jensen	13	Ugift	Deres søn, tjener

Selv om det ved folketællingen i 1834 er anført, at Jens Holgersen og hans kone bor til leje hos deres datter og svigersøn på gården i Raaholt i Skæve sogn, så er det formelt set ikke helt korrekt.

³² Raaholt er ifølge Postadressebogen fra 1921 en gård i Skæve sogn.

³³ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Det er nemlig først den **19. september 1835**, at svigersønnen Christen Jensen får fæstebrev på gården i Raaholt i Skæve sogn (under hovedgården Dybvad-Knudseje). Gården angives fortsat at være på 2-2-0-0 tdr. hartkorn, og det anføres, at hans svigerfar Jens Holgersen sidst beboede den. Hans svigerfar (og svigermor) bor fortsat på gården, men nu på aftægt, og i overdragelsen indgår aftale om aftægt til svigerforældrene.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Jens Holgersen 63 år gammel (anføres at være i sit 65. år). Han er aftægtsmand og bor fortsat sammen med sin kone hos deres datter og svigersøn og deres børn på gården i Raaholt i Skæve sogn, Hjørring amt. På gården bor desuden en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	28	Gift	Gårdmand
Mette Marie Jensdatter	31	Gift	Hans kone
Jens Jakob Christensen	7	Ugift	Deres barn
Jens Christian Christensen	5	Ugift	Deres barn
Christen Christensen	4	Ugift	Deres barn
Ane Marie Christensdatter	1	Ugift	Deres barn
Jens Holgersen	65	Gift	Aftægtsmand
Maren Christensdatter	64	Gift	Hans kone
Else Nielsdatter	18	Ugift	Tjenestepige

Jens Holgersens kone, Maren Christensdatter, døde den **7. december 1844**, 67 år gammel.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Jens Holgersen 68 år gammel (anføres at være i sit 70. år). Han er nu enkemand og aftægtsmand og bor fortsat hos datteren og svigersønnen og deres børn på gården i Raaholt i Skæve sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	32	Gift	Gaardmand
Mette Marie Jensdatter	36	Gift	Hans kone
Jens Jacob Christensen	12	Ugift	Deres børn
Jens Christian Christensen	10	Ugift	Deres børn
Christen Christensen	9	Ugift	Deres børn
Ane Marie Christensdatter	6	Ugift	Deres børn
Holger Christensen	2	Ugift	Deres børn
Jens Holgersen	70	Enkemand	Konens fader, aftægtsmand

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Jens Holgersen 73 år gammel (anføres at være i sit 75. år). Han er fortsat enkemand og aftægtsmand hos sin datter og hendes familien på gården i Raaholt i Skæve sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	37	Gift	Gårdfæster, husfader
Mette Marie Jensdatter	41	Gift	Hans kone
Christen Christensen	14	Ugift	Deres barn
Ane Marie Christensdatter	11	Ugift	Deres barn
Holger Christensen	7	Ugift	Deres barn
Maren Christensdatter	3	Ugift	Deres barn
Johanne Marie Christensen	1	Ugift	Deres barn
Jens Holgersen	75	Enke	Aftægtsmand

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Jens Holgersen døde den **3. december 1851** i Raaholt i Skæve sogn, Hjørring amt. Han var da 75 år gammel og anføres at være aftægtsmand og indsidder (dvs. boede til leje - han boede hos sin datter og hendes familie). Han blev begravet den 11. december 1851 på Skæve kirkegård.

- 21. Maren Christensdatter.** Hun blev født i 1777 på Søndergaard i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt og døbt den **19. maj 1777** i Torslev kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren 10 år gammel. Han bor med sine søskende og forældre på deres gård (Søndergaard) i Højstrup by (landsby) i Torslev sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en yngre kvinde, der anføres at bo til leje (er inderste), at være sengeliggende og at nyde almisse af sognet:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Xten Nielsen	35	Gift	Hosbond, Bonde og Gaardbeoer
Mette Nielsdatter	38	Gift	Madmoder
Maren Xtensdatter	9	Ugift	Af første ægteskab
Else Xtensdatter	1	Ugift	Af første ægteskab
Niels Xtensen	6	Ugift	Af første ægteskab
Else Jensdatter	30	Ugift	En pige, Inderste, sengeliggende og nyder almisse af sognet

Maren blev konfirmeret den **27. april 1794** i Torslev kirke, Hjørring amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Maren 23 år gammel (anføres at være i sit 24. år). Hun bor med sin bror og forældre på deres gård (Søndergaard) i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt. På gården bor desuden et plejebarn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Nielsen	51	Gift	Husbonde, Bonde og Gårdbeoer
Mette Nielsdatter	53	Gift	Hans kone
Maren Christensdatter	24	Ugift	Deres barn
Niels Christensen	21	Ugift	Deres barn
Peder Larsen	6	Ugift	Et Plejebarn

Maren bliver formentlig boende i hjemmet hos forældrene ind til sin vielse. I hvert fald anføres hun at være i hjemmet da hun den **4. marts 1808** bliver gift med **Jens Holgersen** i Torslev kirke, Hjørring amt (trolovet den 22. januar 1808). Maren var da 30 år gammel, mens Jens var 31 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 20 Jens Holgersen vedr. deres fælles børn mv.

Fra giftermålet i 1808 og frem til sin død i 1844 bor Maren sammen med sin mand Jens Holgersen. De første år bor de på Søndergaard i Højstrup by i Torslev sogn (i Marens hjem), men allerede i 1812 bor de i Raaholt i Skæve sogn og fra 1813 er Jens Holgersen gårdfæster i Smaagaardene i Raaholt i Skæve sogn, se ovenfor under Jens Holgersen.

Maren Christensdatter døde den **7. december 1844** i Raaholt i Skæve sogn, Hjørring amt. Hun og hendes mand boede da på aftægt hos deres datter og hendes familie på gården i Raaholt i Skæve sogn, som Marens mand fra 1813 havde fæstet og hvor svigersønnen i

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1835 havde overtaget fæstet. Maren blev begravet den 15. december 1844 på Skæve kirkegård.

D.1.1.1 Maren Christiansens oldeforældre på faderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)

40. Holger Andersen. Han blev født ca. 1736.

Da Holger i 1774 fæster et sted i Skæve sogn, Hjørring amt (se nedenfor), angives hans fødested at være Hellum. Holger er dog ikke fundet født i kirkebogen for Hellum sogn. Holgers søskende er født i Hellevad sogn. Kirkebogen for Hellevad sogn er ikke bevaret for perioden fra 1673 til november 1733. Holger er ikke fundet født i Hellevad sogn efter november 1733, men han kan være født i Hellevad sogn før dette tidspunkt. Da Holger vies, oplyses i kirkebogen, at han kommer fra Idskov i Voer sogn. Holger er heller ikke fundet født i Voer sogn.

Den **28. november 1774** fæster *"Holger Andersen, født i Hellum. Sted i Smaagaardene i Skæve [Skæve sogn, Hjørring amt], som Peder Sallingbo godvilligt afstaar paa grund af alderdom og skrøbelighed. Forsørger sine tilkommende svigerforældre Peder Sallingbo og hustru og betaler restance på 6 rdl. 4 mk."* Det fæstede sted hørte under hovedgården Dybvad-Knudseje.

Holger Andersen blev gift med **Johanne Pedersdatter** den **22. oktober 1775** i Skæve kirke, Hjørring amt (trolovet den 7. maj 1775). Holger var da ca. 39 år gammel, og det anføres i kirkebogen, at han kommer fra Idskov (landsby i Voer sogn, Hjørring amt). Johanne er 36 år gammel og anføres at bo i Smaagaardene i Skæve sogn.

Børn af Holger Andersen og Johanne Pedersdatter:

20. i **Jens Holgersen**, døbt den 8. april 1776, død den 3. december 1851.
- ii **Peder Holgersen**, døbt den 7. september 1777.
- iii **Dorethe Holgersdatter**, døbt den 9. maj 1779.
- iv **Karen Holgersdatter**, døbt den 7. november 1784.

Holger Andersen flytter altså ved giftermålet fra Idskov i Voer sogn til Smaagaardene i Skæve sogn, hvor han har overtaget fæstet af svigerforældrenes hus.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Holger Andersen og hans familie ikke fundet. De må bo i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt, men de er ikke at finde på tællelisten. Der er formentlig tale om en fejl fra optællerens side.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** anføres Holger Andersen at være 66 år gammel. Han er husmand og daglejer og bor med sin kone Johanne i deres hus i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt. Desuden bor der Holger og Johannes datter Dorthe og Holger og Johannes søn og svigerdatter og deres søn. Endelig bor der en dreng i pleje. Han er søn af Johannes datter (Maren Christensdatter), som hun fik uden for ægteskab før vielsen med Holger:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Holger Andersen	66	Gift	Mand, Husmand med jord og daglejer
Johanne Pedersdatter	58	Gift	Hans kone
Peder Holgersen	25	Gift	Deres søn, National dragon og daglejer
Ingeborg Olesdatter	29	Gift	Hans kone

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ole Pedersen	2	Ugift	Deres søn
Dorthe Holgersdatter	23	Ugift	En datter af Holger Andersen og hustru
Christen Nielsen	8	Ugift	En dattersøn af Holgers Hustru. Et plejebarn

Holger Andersen døde i november 1805 i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 68 år gammel. Han blev begravet den **10. november 1805** på Skæve kirkegård.

40. Holger Andersen var søn af:

80. Anders Holgersen. Han blev født **ca. 1693.**

Han blev gift med **Karen Olufsdatter**. Deres vielse er ikke fundet i kirkebøgerne.

Børn af Anders Holgersen og Karen Olufsdatter:

- i **Oluf Andersen**, døbt den 13. februar 1735.
- 40. ii **Holger Andersen**, født ca. 1736, begravet den 10. november 1805.
- iii **Christen Andersen**, døbt den 2. juli 1738.
- iv **Laurs Andersen**, døbt den 14. maj 1741, begravet den 5. november 1758.
- v **Jens Andersen**, døbt den 7. april 1746, begravet den 20. marts 1748.

Ved børnenes fødsler boede Anders Holgersen og hans familie i Hellevad sogn i Hjørring amt (sønnen Holgers fødsel er dog ikke fundet). De har tilsyneladende boet forskellige steder i sognet. Da Oluf bliver født i 1735, anføres de at bo i Hellevad by. Ved sønnen Laurs fødsel i 1741 anføres de at bo i Schenberg i Hellevad sogn (uvist hvad eller hvor dette er), og ved sønnen Jens' fødsel i 1746 anføres de at bo i Allerup i Hellevad sogn.

De bliver tilsyneladende boende i Allerup i Hellevad sogn, hvor Anders Holgersen har fæstet et hus (under Knudseje-Dybvad hovedgård). Efter Holgers død overgår dette fæste i 1759 til hans enke. Det er uvist hvornår Holger fæstede huset (må være efter 1741).

Anders Holgersen døde i november 1758 i Allerup by i Hellevad sogn, Hjørring amt. Han angives da at være 65 år gammel. Han blev begravet den **16. november 1758** på Hellevad kirkegård.

81. Karen Olufsdatter. Hun blev født **ca. 1697.**

Hun blev gift med **Anders Holgersen**. Se ovenfor, ane nr. 80 Anders Holgersen vedr. deres fælles børn mv.

Anders Holgersen, Karens mand, døde i november 1758 og blev begravet den 16. november 1758.

Den **20. juni 1759** udstedes et fæstebrev under Knudseje-Dybvad hovedgård (gods) vedrørende *"Karen Olufsdatter, Anders Holgersens enke, hus i Allerup by, som hendes salig mand havde til sin dødelige afgang."*

Efter mandens død overtager Karen Olufsdatter altså fæstet af huset i Allerup i Hellevad sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Karen Olufsdatter døde i oktober 1762 i Allerup i Hellevad sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 65 år gammel. Hun blev begravet den **31. oktober 1762** på Hellevad kirkegård.

Den **30. december 1764** udstedes igen et fæstebrev under Knudseje-Dybvad hovedgård vedrørende "*Hans Chrystell i Allerup, hus med kålhave i Allerup, som Anders Holgersens enke sidst beboede. Er dette år af nyt opbygget. Indfæstning 10 rdl.*" Det vil sige, at efter Karen Olufsdatters død bliver der opført et nyt hus, og fæstet overtages af Hans Crystell.

- 41. Johanne Pedersdatter.** Hun blev født i 1739 i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt og døbt den **18. maj 1739** i Skæve kirke.

Hun blev konfirmeret den **22. april 1759** i Skæve kirke.

Af kirkebogen for Skæve sogn fremgår, at Johanne Pedersdatter i Smaagaardene den **8. oktober 1769** får en uægte datter (dvs. født uden for ægteskab) døbt **Maren Christensdatter**. Far til barnet blev angivet at være **Christen Nielsen** "tjenende i Langholt".

Johanne Pedersdatter blev gift med **Holger Andersen** den **22. oktober 1775** i Skæve kirke, Hjørring amt (trolovet den 7. maj 1775). Johanne var da 36 år gammel og anføres i kirkebogen at bo i Smaagaardene i Skæve sogn, mens Holger var ca. 39 år gammel, og det anføres, at han kommer fra Idskov (landsby i Voer sogn, Hjørring amt).

Se ovenfor, ane nr. 40 Holger Andersen vedr. deres fælles børn mv.

Holger Andersen, Johanne Pedersdatters mand, døde i november 1805 og blev begravet den **10. november 1805** på Skæve kirkegård, Hjørring amt.

Johanne Pedersdatter døde tre måneder senere, i februar 1806 i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt. Hun var da 66 år gammel. Hun blev begravet den **19. februar 1806** på Skæve kirkegård.

Johanne og Holger boede fra deres vielse i 1775 til deres død i 1805/1806 i et hus i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt. De havde fæstet huset, der hørte under hovedgården Knudseje-Dybvad. De havde overtaget fæstet fra Johannes far, og som led i overtagelsen skulle Johanne og Holger forsørge Johannes forældre.

I skifteprotokollen ved Holger og Johannes død, der er dateret den 9. oktober 1806, er anført: *Holger Andersen og hustru Johanne Pedersdatter i Smaagaardene i Skæve. Børn:*

- *Jens Holgersen, 30 år, tjener i Ormholt i Torslev [Torslev sogn];*
- *Peder Holgersen, 29 år, hjemme;*
- *Dorthea Holgersdatter, 27 år, hjemme;*
- *Karen Holgersdatter, 24 år, tjener i Fladkær i Torslev.*
- *Konens datter: Maren Christensdatter, 40 år.*

Den ældste søn, Jens, var værge for de to fruentimmere i stervboet [dødsboet] (dvs. for Dorethe og Maren).

41. Johanne Pedersdatter var datter af:

- 82. Peder Christensen Sallingbo.** Han blev født i 1703 i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt og døbt den **21. oktober 1703** i Skæve kirke.

Han blev gift med **Dorthe Jensdatter** den **20. november 1730** i Skæve kirke, Hjørring amt (trolovet den 14. oktober 1730). Peder var da 27 år gammel, mens Dorthe var ca. 30 år.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Børn af Peder Christensen Sallingbo og Dorthe Jensdatter:

- i **Dorthe Pedersdatter**, døbt den 14. maj 1731.
- ii **Ingeborg Pedersdatter**, døbt den 26. juli 1733.
- iii **Karen Pedersdatter**, døbt den 21. oktober 1736.
- 41. iv **Johanne Pedersdatter**, døbt den 18. maj 1739.

Den **7. januar 1738** får Peder Christensen Sallingbo et nyt fæste under hovedgården Knudseje-Dybvad: *"Peder Sallingbo i Smaagaardene i Skæve, foruden det hus, han hidtil har haft, tvende ubygte gadehuse med tilliggende ager og eng, som Johan Gissel og Christen Smed maatte forlade paa grund af alder og husenes brøstfældighed. Til vitterlighed, Peder Sørensen i Raaholt og Niels Christensen Hammer i Store Ørtoft i Skæve."*

Peder Christensen Sallingbo udvider således sit eksisterende fæste med jord og eng fra to andre huse, der tilsyneladende er forladt og måske revet ned på grund af dårlig stand.

Peder er fæster af dette sted i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt ind til den **28. november 1774**, hvor han afstår fæstet til sin kommende svigersøn, Holger Andersen: *"Holger Andersen, født i Hellum, sted i Smaagaardene i Skæve, som Peder Sallingbo godvilligt afstår pga. alderdom og skrøbelighed. Forsørger sine tilkommende svigerforældre Peder Sallingbo og hustru og betaler restance på 6 rdl. 4 mk."*

Det fremgår af fæstet, at Peder og hans kone som del af aftalen kan blive borende på stedet og skal forsørges af hans kommende svigersøn, ligesom svigersønnen skal betale Peders restance (gæld).

Peder Sallingbo Christensens kone, Dorthe Jensdatter, dør i **december 1774**, altså kort efter den kommende svigersøn har overtaget fæstet af stedet i Smaagaardene i Skæve sogn.

Peder Christensen Sallingbo har herefter boet som enkemand hos sin datter og svigersøn i Smaagaardene til sin død i 1786.

Peder Christensen Sallingbo døde i november 1786 i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt. Han var da 83 år gammel. Han blev begravet den **19. november 1786** på Skæve kirkegård.

82. Peder Christensen Sallingbo var søn af:

164. Christen Christensen Salingboe. .

Han blev gift med **Dorothe Lauridsdatter** den **8. november 1691** i Skæve kirke, Hjørring amt.

Børn af Christen Christensen Salingboe og Dorothe Lauridsdatter:

- i **Karen Christensdatter**, døbt den 25. september 1692.
- ii **Laust Christensen Sallingbo**, døbt den 22. august 1697, begravet den 30. maj 1757.
- 82. iii **Peder Christensen Sallingbo**, døbt den 21. oktober 1703, begravet den 19. november 1786.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ved datteren Karens dåb i **1692** bor han i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt. Han bliver da kaldt unge Christen Salingboe (faderen er fadder ved dåben og kaldes gamle Christen Salingboe).

Ved sønnen Lausts dåb i **1697** og ved sønnen Peders dåb i **1703** bor Chresten og Dorothe også i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt.

Christens død er ikke fundet i kirkebogen for Skæve sogn.

Christen Christensen Salingboe var søn af:

328. Christen Salingboe.

Han var fadder ved barnebarnet Karens dåb den 25. september 1692 i Skæve kirke, Hjørring amt. Han kaldes da for gamle Christen Salingboe, og han har formentlig boet i Smaagaardene i Skæve sogn.

Barn af Christen Salingboe:

164. i **Christen Christensen Salingboe**, .

Han døde efter 1692, men hans død er ikke fundet i kirkebogen for Skæve sogn (kirkebogen for Skæve sogn har ikke registreret døde i perioden juni 1704 til april 1707, og han kan være død i den periode).

165. Dorothe Lauridsdatter.

Hun blev gift med **Christen Christensen Salingboe** den **8. november 1691** i Skæve kirke, Hjørring amt. Se ovenfor, ane nr. 164 Christen Christensen Salingboe vedr. deres fælles børn mv.

83. Dorthe Jensdatter. Hun blev født **ca. 1700**. Da hun dør i 1774, er det angivet i kirkebogen, at hun var 85 år gammel og altså skulle være født ca. 1689. Hendes yngste barn er født i 1739. Hun kan derfor tidligst være født ca. 1695. Hun er dog ikke fundet født i Skæve sogn kirkebog (og i nabosognene er der ikke bevaret kirkebøger fra den periode).

Hun blev gift med **Peder Christensen Sallingbo** den **20. november 1730** i Skæve kirke, Hjørring amt (trolovet den 14. oktober 1730). Dorthe var da ca. 30 år gammel, mens Peder var 27 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 82 Peder Christensen Sallingbo vedr. deres fælles børn mv.

Dorthe Jensdatter døde i december 1774 i Smaagaardene i Skæve sogn, Hjørring amt. Hun angives da at være 85 år gammel. Hun blev begravet den **11. december 1774** på Skæve kirkegård.

42. Christen Nielsen. Han blev født 1752 i Bjerget³⁴ i Højstrup by (en landsby) i Torslev sogn, Hjørring amt og døbt den **24. september 1752** i Torslev kirke.

Han blev konfirmeret den **7. april 1771** i Torslev kirke, Hjørring amt.

Han blev gift med **Mette Nielsdatter** den **11. december 1774** i Torslev kirke, Hjørring amt (trolovet den 14. juni 1774 på Søndergaard i Højstrup i Torslev sogn (Mettes hjem)). Christen var da 22 år gammel, mens Mette var 24 år gammel.

³⁴ Store og Lille Bjerget var ifølge Postadressebogen fra 1921 gårde og huse i Torslev sogn.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Mette Nielsdatter var født på Søndergaard i Højstrup by i Torslev sogn, og Christen har formentlig overtaget fæstet af gården efter Mettes far. Alle deres børn er født på Højstrup Søndergaard i Torslev sogn.

Børn af Christen Nielsen og Mette Nielsdatter:

- i **Else Marie Christensdatter**, døbt den 26. december 1775, begravet den 3. maj 1776.
- 21. ii **Maren Christensdatter**, døbt den 19. maj 1777, død den 7. december 1844.
- iii **Niels Christensen**, døbt den 11. maj 1780.
- iv **Else Marie Christensdatter**, døbt den 17. april 1785.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Christen 34 år gammel (anføres at være i sit 35. år). Han bor med sin kone og børn på deres gård (Søndergaard) i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en yngre kvinde, de anføres at være sengeliggende og nyder almisse af sognet:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Xten Nielsen	35	Gift	Hosbond, Bonde og Gaardbeoer
Mette Nielsdatter	38	Gift	Madmoder
Maren Xtensdatter	9	Ugift	Af første ægteskab
Else Xtensdatter	1	Ugift	Af første ægteskab
Niels Xtensen	6	Ugift	Af første ægteskab
Else Jensdatter	30	Ugift	En pige, Inderste, sengeliggende og nyder almisse af sognet

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Christen 48 år gammel (anføres at være 51 år). Han bor med sin kone og børn på deres gård (Søndergaard) i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt. På gården bor desuden et plejebarn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Nielsen	51	Gift	Husbonde, Bonde og Gårdbeoer
Mette Nielsdatter	53	Gift	Hans kone
Maren Christensdatter	24	Ugift	Deres barn
Niels Christensen	21	Ugift	Deres barn
Peder Larsen	6	Ugift	Et Plejebarn

Mette Nielsdatter, Christens kone, døde i januar 1809 på Søndergaard i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt.

Christen Nielsen døde i august 1810 på Søndergaard i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt. Han var da 58 år gammel. Han blev begravet den **19. august 1810** på Torslev kirkegård.

42. Christen Nielsen var søn af:

84. Niels Christensen. Han blev født **ca. 1708.**

Han blev gift med **Else Nielsdatter** i **1748** i Torslev kirke, Hjørring amt (ingen angivelse af datoen). Niels var da ca. 40 år gammel, mens Else var ca. 39 år, og de boede begge i Bjerget i Højstrup i Torslev sogn.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Børn af Niels Christensen og Else Nielsdatter:

- i **Niels Nielsen**, døbt den 18. oktober 1750, begravet den 6. februar 1757.
- 42. ii **Christen Nielsen**, døbt den 24. september 1752, begravet den 19. august 1810.

Niels Christensen døde i december 1771 i Bjerget i Torslev sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 63 år gammel. Han blev begravet den **1. januar 1772** på Torslev kirkegård.

85. Else Nielsdatter. Hun blev født **ca. 1709**.

Hun blev gift med **Niels Christensen** i **1748** i Torslev kirke, Hjørring amt (ingen angivelse af datoen). Else var da ca. 39 år gammel, mens Niels var ca. 40 år, og de boede begge i Bjerget i Højstrup i Torslev sogn.

Se ovenfor, ane nr. 84 Niels Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Niels Christensen, Else Nielsdatters mand, døde i december 1771.

Else Nielsdatter døde i februar 1775. Hun anføres da at være 66 år gammel og boede på Østergaard i Højstrup i Torslev sogn, Hjørring amt. Hun blev begravet den **26. februar 1775** på Torslev kirkegård.

Else og Niels' søn og svigerdatter, Christen og Mette, er blevet gift få måneder før Elses død. De bor på Søndergaard i Højstrup i Torslev sogn (Mettes hjem), og det er nærliggende at antage, at Else Nielsdatter herefter også er flyttet til Søndergaard og har boet på aftægt her, ind til hun døde kort efter.

43. Mette Nielsdatter. Hun blev født i 1750 på Søndergaard i Højstrup i Torslev sogn, Hjørring amt og døbt den **12. april 1750** i Torslev kirke.

Hun blev konfirmeret den **22. april 1770** i Lendum kirke, Hjørring amt (Torslev-Lendum Pastorat).

Hun blev gift med **Christen Nielsen** den **11. december 1774** i Torslev kirke, Hjørring amt (trolovet den 14. juni 1774 på Søndergaard i Højstrup i Torslev sogn). Mette var da 24 år gammel, mens Christen var 22 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 43 Christen Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Mette Nielsdatter døde i januar 1809 på Søndergaard i Højstrup i Torslev sogn, Hjørring amt og blev begravet den **29. januar 1809** på Torslev kirkegård.

43. Mette Nielsdatter var datter af:

86. Niels Christensen. Han blev født **ca. 1689**.

Han blev gift med **Maren Nielsdatter** den **14. august 1748** i Skærum kirke, Hjørring amt (trolovet den 26. juli 1748). Niels var da ca. 59 år gammel og angives at komme fra Højstrup (i Torslev sogn), mens Maren var 24 år gammel og angives at komme fra Trøgdrup³⁵ (i Skærum sogn).

³⁵ Trøgdrup (eller Trøderup) var ifølge Postadressebogen fra 1921 en gård og skole i Skærum sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Efter vielsen boede Niels og Maren på Søndergaard i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født der. Niels har formentlig været gårdmand der, og ud fra aldersforskellen må det antages, at han har været gift før. Der er dog ikke hjælp at hente i kirkebøgerne fra Torslev sogn, der ikke er bevaret tidligere end 1748.

Børn af Niels Christensen og Maren Nielsdatter:

- 43. i **Mette Nielsdatter**, døbt den 12. april 1750, begravet den 29. januar 1809.
- ii **Anne Nielsdatter**, døbt den 17. marts 1754, død som barn.
- iii **Niels Christian Nielsen**, døbt den 26. december 1763, begravet den 10. februar 1765.

Niels Christensen døde i marts 1774 på Søndergaard i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 85 år gammel. Han blev begravet den **31. marts 1774** på Torslev kirkegård.

- 87. Maren Nielsdatter.** Hun blev født i 1723 i Trøgdrup i Skærum sogn, Hjørring amt og døbt den **6. januar 1724** i Skærum kirke.

Hun blev gift med **Niels Christensen** den **14. august 1748** i Skærum kirke, Hjørring amt (trolovet den 26. juli 1748). Maren var da 24 år gammel og angives at komme fra Trøgdrup (i Skærum sogn), mens Niels var ca. 59 år gammel og angives at komme fra Højstrup (i Torslev sogn).

Se ovenfor, ane nr. 86 Niels Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Maren Nielsdatter døde i januar 1774 på Søndergaard i Højstrup by i Torslev sogn, Hjørring amt. Hun var da 50 år gammel. Hun blev begravet den **23. januar 1774** på Torslev kirkegård.

87. Maren Nielsdatter var datter af:

- 174. Niels Olesen.** Han blev født **ca. 1676**.

Han blev gift med **Anne Andersdatter** den **13. oktober 1715** i Aasted kirke, Hjørring amt. Niels var da ca. 39 år gammel, mens Anne var 26 år gammel.

Børn af Niels Olesen og Anne Andersdatter:

- i **Karen Nielsdatter**, døbt den 30. august 1716.
- ii **Ole Nielsen**, døbt den 4. januar 1719.
- 87. iii **Maren Nielsdatter**, døbt den 6. januar 1724.
- iv **Søren Nielsen**, døbt den 4. maj 1727, begravet den 9. januar 1729.
- v **Lauritz Nielsen**, døbt i januar 1730.

Da de to ældste børn - Karen og Ole - blev født, boede familien i Birket i Skærum sogn, Hjørring amt, mens de tre yngste børn er født i Trøgdrup i Skærum sogn. Familien er altså flyttet fra Birket til Trøgdrup mellem 1719 og 1724.

Niels Olesen døde i oktober 1746 i Trøgdrup i Skærum sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 70 år gammel. Han blev begravet den **30. oktober 1746** på Skærum kirkegård.

- 175. Anne Andersdatter.** Hun blev født i 1689 i Kvissel i Aasted sogn, Hjørring amt og døbt den **18. august 1689** i Aasted kirke.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hun blev gift med **Niels Olesen** den **13. oktober 1715** i Aasted kirke, Hjørring amt. Anne var da 26 år gammel, mens Niels var ca. 39 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 174 Niels Olesen vedr. deres fælles børn mv.

Niels Olesen, Annes mand, døde i oktober 1746 i Trøgdrup i Skærum sogn, Hjørring amt.

Anne Andersdatter døde i marts 1767 i Nyholm³⁶ i Hørby sogn, Hjørring amt. Hun var da 77 år gammel, enke og boede hos datteren Karen og hendes mand i Nyholm i Hørby sogn. Hun blev begravet på Hørby kirkegård den **9. marts 1767**.

I et skifte fra hendes død er anført de fire efterlevende børn:

- Karen Nielsdatter i Nyholm i Hørby sogn [gift med Christen Christensen].
- Oluf [Ole] Nielsen i Bjørnsholm i Ørum sogn.
- Laurs [Lauritz] Nielsen i Ryllen i Gærum sogn.
- Maren Nielsdatter i Højstrup i Torslev sogn [gift med Niels Christensen].

175. Anne Andersdatter var datter af:

350. Anders Andersen. Han blev født **ca. 1630**.

Han blev gift med **Inger Thomsdatter** den **12. marts 1685** i Aasted kirke, Hjørring amt. Anders var da ca. 55 år gammel, mens Inger var ca. 39 år gammel. De angives begge at komme fra Kvissel i Aasted sogn.

Børn af Anders Andersen og Inger Thomsdatter:

- i **Thomas Andersen**, døbt den 10. juli 1687, begravet den 1. marts 1691.
- 175. ii **Anne Andersdatter**, døbt den 18. august 1689.
- iii Et unavngivet barn, begravet den 4. oktober 1692.

Anders Andersen døde i Kvissel i Aasted sogn, Hjørring amt i marts 1716. Han angives da at være 86 år gammel. Han blev begravet på Aasted kirkegård den **1. april 1716**.

351. Inger Thomsdatter. Hun blev født **ca. 1646**.

Hun blev gift med **Anders Andersen** den **12. marts 1685** i Aasted kirke, Hjørring amt. Inger var da ca. 39 år gammel, mens Anders var ca. 55 år gammel. De angives begge at komme fra Kvissel i Aasted sogn.

Se ovenfor, ane nr. 350 Anders Andersen vedr. deres fælles børn mv.

Inger Thomsdatter døde i Kvissel i Aasted sogn, Hjørring amt i december 1713. Hun angives da at være 67 år gammel. Hun blev begravet på Aasted kirkegård den **31. december 1713**.

³⁶ Nyholm er ifølge Postadressebogen fra 1921 gård og huse i Hørby sogn.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

D.1.2 Maren Christiansens morfar og mormor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)

Figur 18. Figuren viser relationen mellem Kristian (ane nr. 1) og Maren Christiansen (ane nr. 5) og Marens forfædre på moderens side (ane nr. 11, 22, 23 etc.).

Ane nr. 11 (Ane Marie Larsdatter, Maren Christiansens mor) er beskrevet ovenfor.

Ane nr. 22, 23, 44, 45, 46 og 47 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (ane nr. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 362, 363, 372, 373, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 726, 746, 747, 762, 763, 1452, 1453, 1494, 1526, 2904, 2905, 2906, 2907, 2988, 2989, 3052, 3053, 5808, 5809, 5976, 5977, 5978, 5979, 6104, 6105, 6106, 6107, 11616, 11952, 11953, 12208, 12209, 23232, 23904, 24416, 47808 og 48832) - beskrives nedenfor i dette kapitel.



- 22. Lars Andersen.** Han blev født i 1779 i Øster Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt og døbt den **20. juni 1779** i Taars kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Lars 8 år gammel (anføres at være 6 år og med navnet Laurs (navnene Lars og Laurs (og Lauritz) var de samme, og det var tradition der afgjorde hvilket man anvendte). Han bor med sine søskende og forældre på deres gård i Øster Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Jepsen	55	Gift	Husbond, gaardbeboer
Ane Thomasdatter	50	Gift	Madmoder
Jeppe Andersen	21	Ugift	Deres barn
Thomas Andersen	19	Ugift	Deres barn
Jens Andersen	10	Ugift	Deres barn
Ane Andersdatter	15	Ugift	Deres barn
Zidsele Andersdatter	8	Ugift	Deres barn
Laurs Andersen	6	Ugift	Deres barn
Christen Andersen	3	Ugift	Deres barn
Mette Madsdatter	26	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Lars 21 år gammel (anføres at være 16 år). Han bor med sine søskende og forældre på deres gård i Øster Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Jepsen	70	Gift	Huusbond, bonde og Gaardbeboer
Anne Thomsdatter	66	Gift	Hands kone
Jens Andersen	28	Ugift	Deres barn
Lauris Andersen	16	Ugift	Deres barn
Christen Andersen	14	Ugift	Deres barn
Sidsel Andersdatter	24	Ugift	Deres barn

Da Lars' far, Anders Jepsen, dør i **august 1802**, anføres det i skiftet, at Lars opholder sig i København som rekrut.

Lars Andersen blev gift med **Ellen Mortensdatter** den **26. august 1814** i Hørby kirke, Hjørring amt. Lars var da 35 år gammel, mens Ellen var 17 år gammel. Lars anføres at være gårdmand i Lille Fjem (dvs. Lille Fjembe i Hørby sogn³⁷), og Ellen anføres også at komme fra Lille Fjem (her er hun født). Der er tillige en anmærkning i kirkebogen, hvor det anføres, at stedet i Lille Fjem også benævnes Skoven.

Ellens far, Morten Christensen (ane nr. 46), døde i 1813, og Lars Andersen har sandsynligvis overtaget fæstet af gården i Lille Fjembe efter Ellens far (fæstet hørte under Haven gods, men her er en del af fæsteprotokollerne desværre gået tabt, og der er ikke fundet en fæsteprotokol efter Morten Christensen eller Lars Andersen).

Børn af Lars Andersen og Ellen Mortensdatter:

- i **Morten Larsen**, født den 13. maj 1816.
11. ii **Ane Marie Larsdatter**, født den 20. maj 1819.
- iii **Maren Larsdatter**, født den 18. marts 1823.
- iv **Anders Larsen**, født den 19. juli 1828.
- v **Christen Larsen**, født den 23. februar 1833.
- vi **Jens Larsen**, født den 13. maj 1837.

Ved alle børnenes fødsler benævnes stedet, hvor de bor, at være Fjem eller Lille Fjem i Hørby sogn undtagen ved Anders' fødsel, hvor stedet benævnes Skoven, men der er – som anført ved deres vielse – tale om det samme sted.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Lars 54 år gammel (anføres at være i sit 55. år). Han bor med sin kone Ellen Mortensdatter og deres børn på gården i Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Desuden bor der Ellens mor, Birthe Sørensdatter (anført som Birgithe Sørensdatter), og hun forsørges af datteren og svigersønnen:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	55	Gift	Gårdmand
Ellen Mortensdatter	38	Gift	Hans kone
Morten Larsen	18	Ugift	Deres barn
Ane Marie Larsdatter	15	Ugift	Deres barn
Maren Larsdatter	11	Ugift	Deres barn
Anders Larsen	6	Ugift	Deres barn
Christen Larsen	1	Ugift	Deres barn
Birgithe Sørensdatter	68	Enke(mand)	Forsørges af husfaderen

³⁷ Det vil sige Lille Fjembe, der ifølge Postadressebogen fra 1921 er en gård og hus i Hørby sogn, Hjørring amt (mens Store Fjembe er en gård i Torslev sogn).

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Lars 60 år gammel. Han bor fortsat med sin kone og deres børn på gården i Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	61	Gift	Gårdmand
Ellen Mortensdatter	44	Gift	Hans kone
Morten Larsen	24	Ugift	Deres barn
Maren Larsdatter	17	Ugift	Deres barn
Anders Larsen	12	Ugift	Deres barn
Christen Larsen	7	Ugift	Deres barn
Jens Larsen	3	Ugift	Deres barn

Lars Andersen døde den **7. marts 1843** i Fiembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Han var da 63 år gammel. Han blev begravet den 15. marts 1843 på Hørby kirkegård.

- 23. Ellen Mortensdatter.** Hun blev født i 1797 i Lille Fjembe, Hørby sogn, Hjørring amt og døbt den **26. marts 1797** i Hørby kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Ellen 3 år gammel (anføres at være i sit 4. år). Hun bor med sine forældre på deres gård i Lille Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestekarl samt Maren Thomasdatter, der er Ellens farmor:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Morten Christensen	43	Gift	Husbonde, Bonde og Gårdbeboer
Birte Christensdatter	34	Gift	Hans kone
Ellen Mortensdatter	4	Ugift	Deres datter
Cresten Christensen	53	Ugift	Tjenestekarl
Maren Tomasdatter	64	Enke(mand)	Mandens moder Nyder ophold af stedet

Ellen Mortensdatter blev gift med **Lars Andersen** den **26. august 1814** i Hørby kirke, Hjørring amt. Ellen var da 17 år gammel og boede i Lille Fjembe i Hørby sogn, mens Lars var 35 år og gårdmand i Lille Fjembe.

Se ovenfor, ane nr. 22 Lars Andersen vedr. deres fælles børn mv.

Lars Andersen, Ellens mand, døde den **7. marts 1843**. Efter mandens død bliver Ellen boende med sine børn på gården i Lille Fjembe i Hørby sogn:

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Ellen 47 år gammel og enke. Hun bor med sine børn på gården i Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Elen Mortensdatter	49	Enke	Gaardmands Enke
Morten Larsen	29	Ugift	Hendes Børn
Christen Larsen	12	Ugift	Hendes Børn
Jens Larsen	8	Ugift	Hendes Børn
Anne Marie Larssdatter	26	Ugift	Hendes Børn
Maren Larsdatter	22	Ugift	Hendes Børn

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Ellen 52 år gammel og enke. Hun bor fortsat i Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Men hun bor nu til leje (er inderste) hos en gårdmand og

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

hans kone og deres børn. Det er sandsynligt, at det er Ellens gård, som gårdmanden har overtaget. På gården bor desuden en tjenestekarl samt en daglejer og hans kone og deres barn. Gårdmanden og hans familie (og tjenestekarlen), Ellen og daglejeren og hans familie er opført som tre selvstændige "familier" på gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sophus Peter Christian Nielsen	34	Gift	Gårdmand
Else Christensdatter	51	Gift	Hans kone
Louise Jørgensdatter	17	Ugift	Deres barn
Marinus Jørgensen	11	Ugift	Deres barn
Søren Christian Nielsen	18	Ugift	Tjenestekarl
Elen Mortensdatter	54	Enke(mand)	Inderste, lever af sine rentepenge m.m.
Andreas Pedersen	25	Gift	Inderste og daglejer
Johanne Marie Axelsdatter	21	Gift	Hans kone
Axel Peter Andreassen	1	Ugift	Deres søn

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Ellen 57 år gammel og enke. Hun er nu flyttet til sin ældste søn, Morten, der bor i et hus på Idskov Hede i Voer sogn, Hjørring amt sammen med sin kone og hendes barn (født uden for ægteskab):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Morten Laursen	39	Gift	Huufæster, Huufader
Ane Hansdatter	37	Gift	Hans kone
Hans Christian Stephansen	10		Deres Søn
Ellen MortensDatter	59	Enke	Huufaderens Moder

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Ellen 62 år gammel og enke. Hun bor fortsat hos sin ældste søn Morten og hans familie i et hus på Idskov Hede i Voer sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Morten Larsen	44	Gift	Hufader, Hufæster
Ane Hansdatter	42	Gift	Hans Kone
Hans Christian Stephensen	15	Ugift	Deres Barn
Mette Marie Mortensen	5	Ugift	Deres Barn
Lars Peter Mortensen	3	Ugift	Deres Barn
Ellen Mortensdatter	64	Enke	Hufaders Moder. Lever af hendes renter

Der ikke fundet nyere oplysninger om Ellen Mortensdatter (eller sønnen Morten og hans familie) end folketællingen i 1860. Sønnen Mortens to børn født i 1855 og 1857 er ikke fundet konfirmeret i Voer kirke, hvilket tyder på, at familien er flyttet fra Voer sogn, men der er ikke fundet oplysninger om dem, og Ellen Mortendatters død er ikke fundet.

D.1.2.1 Maren Christiansens oldeforældre på moderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)

44. Anders Jepsen. Han blev født i 1733 i Øster Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt og døbt den **12. april 1733** i Taars kirke.

Den **9. februar 1761** fæster Anders Jepsen den gård i Øster Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt, "som hans fader fradøde". Han overtager altså fæstet efter sin far (der var død allerede

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

i 1754). Det var et fæste under Børglum Kloster, og gården var på 3-1-3-0 tdr. hartkorn³⁸, dvs. en mellemstor gård.

Anders Jepsen blev gift med **Ane Thomasdatter** den **29. september 1761** i Taars kirke, Hjørring amt (trolovet den 26. maj 1761). Anders var da 28 år gammel og boede på gården i Øster Kragdrup i Taars sogn, mens Ane var 23 år og kom fra Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt.³⁹

Børn af Anders Jepsen og Ane Thomasdatter:

- i **Jeppe Andersen**, døbt den 19. august 1764, død den 28. november 1841.
- ii **Thomas Andersen**, døbt den 16. november 1766, død den 17. oktober 1821.
- iii **Ane Andersdatter**, døbt den 11. juni 1769, død den 5. februar 1841.
- iv **Zidse Andersdatter**, døbt den 3. november 1771, død den 25. marts 1772.
- v **Jens Andersen**, døbt den 27. juni 1773, død den 19. januar 1828.
- vi **Zidse Marie Andersdatter**, døbt den 12. juni 1776.
- 22. vii **Lars Andersen**, døbt den 20. juni 1779, død den 7. marts 1843.
- viii **Christen Andersen**, døbt den 14. juli 1782, død den 9. januar 1815.

Anders og Ane bor på gården i Øster Kragdrup, Taars sogn, Hjørring amt under hele ægteskabet, og alle børnene er født her.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Anders 54 år gammel (anføres at være i sit 55. år). Han bor med sin kone og deres børn på gården i Øster Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Jepsen	55	Gift	Husbond, gaardbeoer
Ane Thomasdatter	50	Gift	Madmoder
Jeppe Andersen	21	Ugift	Deres barn
Thomas Andersen	19	Ugift	Deres barn
Jens Andersen	10	Ugift	Deres barn
Ane Andersdatter	15	Ugift	Deres barn
Zidse Andersdatter	8	Ugift	Deres barn
Lars Andersen	6	Ugift	Deres barn
Christen Andersen	3	Ugift	Deres barn
Mette Madsdatter	26	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Anders 67 år gammel (anføres at være 70 år). Han bor med sin kone og deres børn på gården i Øster Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Anders Jepsen	70	Gift	Husbond, bonde og Gaardbeoer
Anne Thomsdatter	66	Gift	Hands kone
Jens Andersen	28	Ugift	Deres barn
Lars Andersen	16	Ugift	Deres barn
Christen Andersen	14	Ugift	Deres barn
Sidse Andersdatter	24	Ugift	Deres barn

Anders Jepsen døde i august 1802 i Øster Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt. Han var da 69 år gammel. Han blev begravet den **29. august 1802** på Taars kirkegård.

³⁸ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

³⁹ Hejselholt er ifølge Postadressebogen fra 1921 gårde i Taars sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

44. Anders Jepsen var søn af:

88. Jep Jensen. Han blev født **ca. 1689**, formentlig i Skajbjerg i Ugilt sogn, Hjørring amt.

Jep Jensen blev gift med **Anne Andersdatter** den **7. november 1723** i Taars kirke, Hjørring amt (trolovet den 28. september 1723). Jep var da ca. 35 år gammel og kom fra Skajbjerg (i Ugilt sogn, Hjørring amt, dvs. hos forældrene), mens Anne var ca. 21 år gammel og kom fra Kragdrup (i Taars sogn, Hjørring amt, sandsynligvis hos forældrene).

Børn af Jep Jensen og Anne Andersdatter:

- i **Jens Jepsen**, født ca. 1724, begravet den 2. august 1812.
- ii **Anne Jepsdatter**, døbt den 21. december 1728.
- 44. iii **Anders Jepsen**, døbt den 12. april 1733, begravet den 29. august 1802.
- iv **Morten Jepsen**, døbt den 27. marts 1737.
- v **Johanne Jepsdatter**, døbt den 15. januar 1741.
- vi **Maren Jepsdatter**, døbt den 31. maj 1744.
- vii **Else Jepsdatter**, døbt den 21. januar 1748.

Efter vielsen boede Jep Jensen og hans familie i Øster Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt, hvor han fæstede en gård under Børglum Kloster. Fæstebrevet er dateret den **10. januar 1725**.

Alle børnene er født på gården i Øster Kragdrup i Taars sogn undtagen det ældste barn, Jens. Hans fødsel er ikke fundet i Taars sogn kirkebog, og han er derfor formentlig født før 1725.

Jep Jensen havde gården i Øster Kragdrup ind til sin død, hvorefter sønnen Anders Jepsen overtager fæstet. Gården var da på 3-1-3-0 tdr. hartkorn⁴⁰, dvs. en mellemstor gård.

Jep Jensen døde i august 1754 i Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 67 år gammel. Han blev begravet den **18. august 1754** på Taars kirkegård.

I skiftet efter Jeps død, dateret den 10. december 1754, er alle børn anført (og altså levende):

- Jens Jepsen, myndig,
- Anders Jepsen, 22 år,
- Morten Jepsen, 17 år, alle hjemme,
- Anne Jepsdatter, gift med Jens Pedersen i Grydbech⁴¹,
- Johanne Jepsdatter, 13 år,
- Maren Jepsdatter, 9 år,
- Else Jepsdatter, 6 år.

88. Jep Jensen var søn af:

176. Jens Ipsen. Han blev født **ca. 1660** i Skajbjerg i Ugilt sogn, Hjørring amt.⁴²

Jens Ipsen blev gift med **Johanne Christensdatter**.

⁴⁰ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

⁴¹ Grydebæk var en gård i Torslev sogn, Hjørring amt.

⁴² Skajbjerg var ifølge Postadressebogen fra 1921 en gård i Ugilt sogn, Hjørring amt. Da Jens Ipsen i 1719 fæster Neder Skajbjerg anføres i fæstebrevet, at han er født i Skajbjerg.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Børn af Jens Ipsen og Johanne Christensdatter:

88. i **Jep Jensen**, født ca. 1688, begravet den 18. august 1754.
 ii **Christen Jensen**, født ca. 1692, død efter september 1764.
 iii **Zidse Jense**, født ca. 1694.
 iv **Else Jense**, født ca. 1698, død efter september 1764.
 v **Mads Jensen**, født ca. 1700, død før september 1764.
 vi **Niels Jensen**, født ca. 1705, død efter september 1764.
 vii **Christen Jensen**, født ca. 1709, død efter september 1764.

Den **12. maj 1719** får Jens Ipsen fæstebrev fra Børglum Kloster på stedet Neder Skaiberg (dvs. Skajbjerg) i Ugilt sogn, Hjørring amt. Stedet er på 0-7-0-2 tdr. hartkorn (7 skæppe og 2 album)⁴³, dvs. et mindre sted (hus med jord). Det oplyses i fæstebrevet, at han er født i Skaiberg (måske samme sted?).

Jens Ipsen døde den **8. november 1731** i Skajbjerg i Ugilt sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 72 år gammel. Han blev begravet den 18. november 1731 på Ugilt kirkegård.⁴⁴

I skifteprotokollen efter Jens Ipsens død er anført hans børn:

Børglum Kloster skifteprotokoller, **20. december 1731**: Afgangne Jens Ipsen i Neder Skaiberg (i Ugilt sogn), død 8. november, gift med Johanne Christensdatter.

Børn:

- Jep Jensen i Kragdrup i Taars sogn, 41 aar,
- Christen Jensen i Agdrup i Taars sogn, 39 aar,
- Zidse Jense, gift med Niels Christensen i Waad i Ugilt sogn, 37 aar,
- Else Jense, 33 aar, gift med Anders Jensen i Steensbæk, Hørmested sogn,
- Mads Jensen, 31 aar, tjenende broderen i Kragdrup,
- Niels Jensen, 26 aar, hjemme hos moderen,
- Christen Jensen, 22 aar, hjemme, hvis formynder er Christen Nielsen i Kringelborn.

Efter Jens Ipsens død i 1731 overtaget sønnen Niels Jensen fæstet af stedet i Neder Skejbjerg i Ugilt sogn, Hjørring amt (fæstebrev af 30. december 1731 fra Børglum Kloster). Som en del af fæsteaftalen skal sønnen give moderen (Johanne Christensdatter) ophold på stedet "*i sin livstid*".

177. Johanne Christensdatter. Hun blev formentlig født **ca. 1674**.

Hun blev gift med **Jens Ipsen**. Se ovenfor, ane nr. 176 Jens Ipsen vedr. deres fælles børn mv.

Jens Ipsen, Johannes mand, døde i 1731, hvorefter sønnen Niels Jensen overtager fæstet af stedet i Neder Skejbjerg i Ugilt sogn, Hjørring amt. Som del af fæstet kan Johanne blive boende på stedet i resten af sin levetid.

⁴³ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

⁴⁴ Kirkebogens angiver dødsåret til 1732, mens skiftet anfører 1731 som dødsåret. Fæsteprotokollen, hvor sønnen Niels Jensen overtager fæstet af stedet i Neder Skajbjerg efter sin afdøde far, er ligeledes dateret 1731.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Johanne er imidlertid ikke fundet død i Neder Skejbjerg (i Ugilt sogn kirkebog). En Johanne Christensdatter er fundet død i 1761 i Neder Ugilt i Ugilt sogn, Hjørring amt, hvor hun anføres at være 87 år gammel (begravet den **7. juni 1761** på Ugilt kirkegård). Det er uvist hvor det anførte Neder Ugilt ligger i sognet. Der er ikke i kirkebogen i den relevante periode fundet andre døde med dette navn – og altså ingen fra (Neder) Skejbjerg. Det er derfor sandsynligt – men ikke med sikkerhed fastslået, at der er tale om den ”rigtige” Johanne Christensdatter.

- 89. Anne Andersdatter.** Hun blev født **ca. 1702**, måske i Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt (hvor hun boede da hun blev trolovet og gift). Der er ikke bevaret kirkebøger fra Taars sogn tidligere end 1715, og hendes fødsel/dåb er ikke fundet.

Hun blev gift med **Jep Jensen** den **7. november 1723** i Taars kirke, Hjørring amt (trolovet den 28. september 1723). Anne var da ca. 21 år gammel og kom fra Kragdrup i Taars sogn, mens Jep var ca. 35 år gammel og kom fra Skejbjerg i Ugilt sogn, Hjørring amt.

Se ovenfor, ane nr. 88 Jep Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Jep Jensen, Annes mand, døde i **august 1754**. Efter hans død overtager sønnen Anders Jepsen fæstet af gården i Øster Kragdrup i Taars sogn, og Anne bliver boende på gården.

Anne Andersdatter døde i marts 1776 i Kragdrup i Taars sogn, Hjørring amt. Hun angives da at være 74 år gammel. Hun blev begravet den **17. marts 1776** på Taars kirkegård.

- 45. Ane Thomasdatter.** Hun blev født i 1738 i Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt og døbt den **13. juli 1738** i Taars kirke.

Hun blev gift med **Anders Jepsen** den **29. september 1761** i Taars kirke, Hjørring amt (trolovet den 26. maj 1761). Ane var da 23 år gammel og boede i Hejselholt i Taars sogn, mens Anders var 28 år og boede på en gård i Øster Kragdrup i Taars sogn, som han netop havde fæstet efter sin far.

Se ovenfor, ane nr. 44 Anders Jepsen vedr. deres fælles børn mv.

Anders Jepsen, Anes mand, døde i august 1802. Det er uvist om Ane blev boende på gården i Øster Kragdrup i Taars sogn efter mandens død. Sønnen Christen fæstede senere gården i Øster Kragdrup, men han døde i 1815.

Ane Thomasdatter døde den **3. januar 1817**. Hun var da 78 år gammel og boede hos sønnen Jeppe, der var gårdmand i Volsholt i Taars sogn, Hjørring amt⁴⁵. Hun blev begravet den 12. januar 1817 på Taars kirkegård.

45. Ane Thomasdatter var datter af:

- 90. Thomas Christensen**, (samme person som ane nr. 186 i dette kapitel og ane nr. 190 ligeledes i dette kapitel (dobbelt anesammenfald), dvs. tre af Thomas' børn er direkte aner).

Han blev født **ca. 1695**.

⁴⁵ Volsholt var ifølge Postadressebogen fra 1921 en gård i Taars sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Thomas Christensen var gårdmand i Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født her.

Han blev gift første gang med **Maren Jensdatter ca. 1727**. Vielsen er ikke fundet. De er formentlig viet i Torslev sogn, Hjørring amt, hvor Maren kom fra. Her er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1748.

Børn af Thomas Christensen og Maren Jensdatter:

- 95. i **Ellin Thomasdatter**, døbt den 24. april 1729, begravet den 20. januar 1788.
- ii **Lauritz Thomsen**, døbt den 7. marts 1731, begravet den 5. maj 1776.
- iii **Christen Thomsen**, døbt den 12. juli 1733, begravet den 12. juli 1801.
- 93. iv **Maren Thomasdatter**, døbt den 8. april 1736, begravet den 5. januar 1806.
- 45. v **Ane Thomasdatter**, døbt den 13. juli 1738, død den 3. januar 1817.
- vi **Jens Thomsen**, døbt den 8. januar 1741, begravet den 15. januar 1741.

Maren Jensdatter, Thomas' første kone, døde i **februar 1741** (begravet den 22. februar 1741).

Thomas Christensen gifter sig anden gang den **1. oktober 1741** med **Zidse Andersdatter** i Hørmested kirke, Hjørring amt (trolovet den 19. juli. 1741). Thomas var da ca. 46 år gammel og boede i Heiselholt i Taars sogn, Hjørring amt (hvor han var gårdmand). Zidse var ca. 27 år gammel og angives at komme fra Grimshave i Hørmested sogn⁴⁶.

Børn af Thomas Christensen og Zidse Andersdatter:

- vii **Christen Thomasen**, døbt den 29. juli 1742, død før 1773.
- viii **Maren Thomasdatter**, døbt den 9. februar 1744.

Thomas Christensen døde den **25. januar 1773** i Størup i Skallerup sogn, Hjørring amt⁴⁷ (dødsdagen er angivet i skiftet efter hans død), hvor han boede hos sønnen Lauritz. Han angives da i kirkebogen at være 78 år gammel. Han blev begravet den 3. februar 1773 på Skallerup kirkegård.

Thomas' anden kone, Zidse Andersdatter, døde i august 1778. Hun angives da at være 64 år gammel og boede hos sin og Thomas' datter Maren i Tirup i Asdal sogn, Hjørring amt. Zidse blev begravet den **16. august 1778** på Asdal kirkegård.

90. Thomas Christensen var søn af:

180. Christen Jensen.

Han blev gift med **Ellen Lauridsdatter** den **13. november 1687** i Skæve kirke, Hjørring amt. Christen kom da fra Heiselholt i Taars sogn, Hjørring amt, mens Ellen kom fra Avnkødt⁴⁸ i Skæve sogn, Hjørring amt.

⁴⁶ Grimshave var ifølge Postadressebogen fra 1921 gård, hus og mølle i Hørmested sogn, Hjørring amt.

⁴⁷ St. Størup var ifølge Postadressebogen fra 1921 en gård i Skallerup sogn, Hjørring amt.

⁴⁸ Avnkødt var ifølge Postadressebogen fra 1921 en mølle i Skæve sogn, Hjørring amt. Trap Danmark 5. udgave (udkom i perioden 1953-72) skriver: "Til fæstegden Avnkødt, en gl. enestegd., hørte i hvert fald i 1500t. en lille vandml. 1688 lå den under Dybvad hovedgd., sen. under Voergård". Her fra <https://trap5.lex.dk/sogn/skæve-sogn-dronninglund-herred> /2022-09-02. Ved folketællingen i 1787 bestod Avnkødt af St. Avnkødt (gård med to familier), Li. Avnkødt (hus med en familie) og Avnkødt Mølle (med én familie, mølleren).

Avnkødt bliver i øvrigt stavet på mange måder i de historiske dokumenter: Aunkjøt, Auunkjøt, Aunkjødt, Aunkjøt mv.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Børn af Christen Jensen og Ellen Lauridsdatter:

- i **Johanne Christensdatter.**
- ii **Anders Christensen.**
- 90. iii **Thomas Christensen**, født ca. 1695, død den 25. januar 1773.
- iv **Maren Christensen.**

Børnenes dåb er ikke fundet. Efter vielsen boede familien formentlig i Hejselholt i Taars sogn, og her er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1715. Thomas' formodede søskende er identificeret via deres optræden som faddere, og der kan derfor have været flere søskende, ligesom den anførte rækkefølge er tilfældig. Der er således ikke fundet et entydigt bevis for deres forbindelse til forældrene.

- 181. Ellen Lauridsdatter.** Hendes fødselstidspunkt kendes ikke, og hendes død er ikke fundet (hvor der kunne have været en aldersangivelse). Vurderet ud fra tidspunktet for vielsen anslås fødselstidspunktet at være omkring 1665.

Hun blev gift med **Christen Jensen** den **13. november 1687** i Skæve kirke, Hjørring amt. Christen kom da fra Heiselholt i Taars sogn, Hjørring amt, mens Ellen kom fra Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt.

Se ovenfor, ane nr. 180 Christen Jensen vedr. deres fælles børn mv.

181. Ellen Lauridsdatter var datter af:

- 362. Laurids Madsen.** Han blev født **ca. 1612.**

Laurids Madsen blev gift første gang med **Johanne Andersdatter Kjærulf.**

Johanne var datter i en Kjærulf-slægt. De Kjærulfske slægter er detaljeret beskrevet af C. Klitgaard i hans store værk *Kjærulfske studier*⁴⁹.

Ifølge Klitgaard var Laurids⁵⁰ og Johanne gift i 1653⁵¹. Deres første kendte børn er født omkring 1648-50. Det yngste barn, som vi har kendskab til med Laurids Madsen og Johanne Andersdatter som forældre, er født i 1683. Laurids har således fået børn sammen med en Johanne Andersdatter gennem mindst 30 år, hvilket må siges at ligge noget ekstremt i forhold til det biologisk mulige.

Den mest nærliggende forklaring må være, at Laurids Madsen har været gift to gange med en Johanne Andersdatter.

Efter Johanne Andersdatter Kjærulfs død har Laurids Madsen giftet sig igen med en kvinde med samme navn.

⁴⁹ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier. Bidrag til en vendsysselsk bondeæts genealogi og historie*. I Kommission hos Magnus A. Schultz, Aalborg og Cammermeyers Boghandel, Christiania. P. Hansens Bogtrykkeri, Aalborg 1914-1918. 502 pp. Kan findes online på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/920064.pdf> /2022-06-05.

⁵⁰ Navnet Lars, der havde sin rod i helgenavnet Laurentius, anvendtes i adskillige former, bl.a. Laurs, Laust og Laurids (med mange stavemåder). Ofte anvendtes stavemåderne i flæng, også for samme person. Den nævnte Laurids Madsen er således i kirkebogen benævnt både Lars og Laurids, og Klitgaard benævner ham Lars.

⁵¹ Klitgaard, C., ibid p. 23 (oplysning fra Kjær Herreds Tingbog).

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

En af Laurids Madsens døtre har fået samme navn som moderen, nemlig Johanne, hvilket ikke var helt usædvanligt. En vigtig skik at fremhæve her var imidlertid, at når en ægtefælle døde, blev det første barn i et nyt ægteskab altid opkaldt efter den afdøde (hvis samme køn). Det kunne her understøtte, at Laurids er blevet gift igen med en Johanne, og at Johanne Lauridsdatter er første datter med den nye kone.

Nedenfor er anført de kendte børn af Laurids Madsen og fordelt mellem hans to koner Johanne Andersdatter ud fra ovenstående antagelse:

*Børn af Laurids Madsen og Johanne Andersdatter
Kjærulf:*

- i **Mads Lauridsen**, født ca. 1648, begravet den 6. april 1697.
- ii **Maren Lauridsdatter**, født ca. 1650, begravet den 26. november 1717.
- iii **Anders Lauridsen**, født ca. 1663, begravet den 12. februar 1730.
- 181. iv **Ellen Lauridsdatter**, født ca. 1665.

Laurids Madsens første kone, Johanne Andersdatter Kjærulf, er formentlig død omkring 1670 eller nogle få år før. Skæve sogn kirkebog er ikke bevaret tidligere end 1675, og det er derfor ikke muligt at finde Johannes begravelse.

Laurids Madsen blev gift anden gang med Johanne Andersdatter.

Børn af Laurids Madsen og Johanne Andersdatter:

- v **Thomas Lauridsen**, født ca. 1670.
- vi **Johanne Lauridsdatter**, født ca. 1672, begravet i 1707.
- vii **Jens Lauridsen**, døbt den 25. juli 1675, begravet den 4. oktober 1676.
- viii **Jens Lauridsen**, døbt den 27. december 1678.
- ix **Anne Lauridsdatter**, døbt den 14. oktober 1683.

Sønnen Thomas Lauridsen er født på et tidspunkt, hvor det er usikkert hvem af de to hustruer Johanne, der er moderen.

Laurids og Johanne (I og II) boede i Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt. Som det fremgår af noten ovenfor, har Avnkødt på den tid formentlig bestået både af en gård og en mølle. Laurids og Johanne boede på gården.

Laurids Madsen døde i april 1686 i Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt. Han angives da at være 73 år, 6 måneder, 2 uger og 4 dage gammel. Han blev begravet den **26. april 1686** på Skæve kirkegård. Ud fra aldersangivelsen må han antages at være født ca. 1612.

Laurids Madsens anden kone, Johanne Andersdatter (II), døde i **1705** i Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt.

Desværre har kirkebogen for Skæve sogn ikke registreret døde fra juni 1704 til april 1707. Det er derfor uvist hvornår Johanne blev begravet, men der er bevaret et skifte (under Voergaard gods) efter hendes død, dateret den 29. april 1705 *"efter den gamle kone i Aunkjøt Johanne Andersdatter, som sad til huse hos sine børn samme sted"*. Sønnen har

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

den halve gård i fæste, og karlen, som fæstede den anden part, ægtede pigen.

Sønnen, der har den halve gård i fæste, er Anders Lauridsen. Den karl, der ifølge skiftet fæstede den halve part og ægtede pigen, hed Jens Jensen og havde ægtet Johanne Lauridsdatter.

363. Johanne Andersdatter Kjærulf⁵².

Hun blev gift med **Laurids Madsen**. Se ovenfor, ane nr. 362 Laurids Madsen vedr. deres fælles børn mv.

Johanne Andersdatter Kjærulf var som ovenfor nævnt ud af en Kjærulf-slægt. Hendes forfædre er derfor grundigt beskrevet af C. Klitgaard i hans værk *Kjærulfske studier*⁵³. Nedenfor oplystes derfor kun kort Johannes forfædre, og der henvises i øvrigt til C. Klitgaard for flere detaljer.

363. Johanne Andersdatter Kjærulf var datter af:

726. Anders Mortensen Kjærulf.

Klitgaard skriver, at Anders Mortensen Kjærulf boede i Store Nejsum i Skæve sogn, Hjørring amt, og at han i 1653 lovbød (dvs. tilbød) og solgte sin part af herredsfoged Morten Laursen Kjærulfs gård i Ø. Halne (i Vadum sogn, Aalborg amt), og i 1654 solgte han sin gennem moderen arvede part i Saltumgaard til nævnte herredsfoged i Ø. Halne.

Klitgaard skriver videre, at Anders første gang var gift med **Lisbet(?) Laursdatter** (død før 1632), datter af præsten **Laurids Lauridsen** (den ældre) og **Karen Jensdatter** i Ø. Brønderslev (i Hjørring amt) og anden gang var gift med **Johanne Poulsdatter**, der levede i 1653.

Klitgaard anfører, at Anders fik fem børn, herunder ovennævnte ane nr. 363 Johanne Andersdatter Kjærulf, men det er ikke klart hvem af de to kvinder, der var mor til de enkelte børn⁵⁴.

726. Anders Mortensen Kjærulf var søn af:

1452. Morten Pedersen Kjærulf.

Han boede i Ø. Halne i Vadum sogn (Aalborg amt) og var ifølge Klitgaard herredsfoged i Kær herred i 1596⁵⁵.

Klitgaard oplyser videre, at Morten Pedersen Kjærulf var gift med **Bodil Hansdatter Mørk** (ane nr. 1453) af Saltumgaard (i Saltum sogn, Hjørring amt). Hun var datter af herredsfogeden i Hvetbo herred (Hjørring amt), **Hans**

⁵² Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. Klitgaard anvender i sin bog efternavnet Kjærulf på næsten alle slægtens personer, men det var almindeligt, at "Kjærulf'erne" på den tid i kirkebøger mv. kun optrådte med deres patronym (her Andersdatter). Det gælder også Johanne, der i kirkebogen, i skiftet mv. ikke anvender efternavnet Kjærulf).

⁵³ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid.

⁵⁴ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 22-23.

⁵⁵ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 21-22.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Mørk (ane nr. 2906) og **Johanne Vognsdatter** (ane nr. 2907). Johanne kom fra Hæstrupgaard (i Hæstrup sogn, Hjørring amt), og hun tilhørte på fædrene side en gammel anset selvejerslægt, mens hendes mor var af gammel adel.

Morten Pedersen Kjærulf og Bodil Hansdatter Mørk havde ifølge Klitgaard fire børn, herunder ovennævnte ane nr. 726 Anders Mortensen Kjærulf.

Morten Pedersen Kjærulf døde **omkring år 1600**.

1452. Morten Pedersen Kjærulf var søn af:

2904. Peder Andersen Kjærulf.

Klitgaard skriver, at Peder Andersen Kjærulf boede i Ø. Halne i Vadum sogn (Aalborg amt) ”*på samme gaards eje som broderen Anders, og han nævnes ligesom denne blandt sognets 4 frie bønder i Præsteindberetningen i 1568, ligesom han anføres som ejer af 1 bol og 3 huse frit bondegods der i sognet. Bolet var vist den såkaldte Refsgaard, der var nabogaard med Fogedgaarden og måske oprindelig var Afbyggersted derfra; den kaldtes i ældre tid ofte Refsbo*⁵⁶.

Klitgaard refererer, at Peder Andersen Kjærulf var herredsfoged i 1570, men at det vist kun var midlertidigt, da det ellers var hans bror Anders der var herredsfoged i den periode.

Peder Andersen Kjærulf var gift med **Karen Bertelsdatter** (ane nr. 2905) af Vesterbæk i Himmerland (Klitgaard har ikke kunnet afklare hvor dette sted er). De havde ifølge Klitgaard fem børn, herunder ovennævnte ane nr. 1452 Morten Pedersen Kjærulf.

2904. Peder Andersen Kjærulf var søn af:

5808. Anders Andersen Kjærulf.

Klitgaard refererer, at Anders Andersen Kjærulf ejede «*Aslund, Fogedgård og meget gods*», og at han omtales som foged i Kær herred i 1485 og 1495⁵⁷.

Klitgaard refererer desuden, at Anders var gift med **Else Wogensdatter** (ane nr. 5809), og han mener de havde fem børn, herunder ovennævnte ane nr. 2904 Peder Andersen Kjærulf.

⁵⁶ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. p. 19.

⁵⁷ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 9-10.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5808. Anders Andersen Kjærulf var søn af:

11616. Anders Andersen Kjærulf.

Han boede ifølge Klitgaard i 1448 i Fogedgaard i Vadum sogn (Aalborg amt) og var foged i Kær herred. Han nævnes også som foged i 1450 og 1454, men var ifølge Klitgaard vist enten død eller afgået som herredsfoged før 1458, hvor Thord Nielsen både dette år og i 1460 nævnes som herredsfoged i Kjær herred⁵⁸.

Det er således ikke en af Anders' sønner, der efterfølger ham som herredsfoged i Kær herred, og Klitgaard funderer over, om det kan skyldes, at han dør før sønnerne er myndige. Klitgaard bemærker dette i lyset af, at fogedembedet i Kær herred fra middelalderen og ind til slutningen af det 17. århundrede synes at have været knyttet til familien Kjærulf med undtagelse af den tid, hvor ovennævnte Thord Nielsen beklædte det.

Navnet på Anders Andersen Kjærulfs hustru kendes ifølge Klitgaard ikke. Men han mener de havde mindst en datter og tre sønner, herunder ovennævnte ane nr. 5808 Anders Andersen Kjærulf. Den nævnte datter har ifølge Klitgaard formentlig været mor til Klement Andersen (født 1484? henrettet 1536), kendt i historien under navnet Skipper Klement (som "*forraadte baade sig selv og Kjærulferne ved sine daarlige Krigsanslag*"⁵⁹).

11616. Anders Andersen Kjærulf var søn af:

⁵⁸ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 8-9.

⁵⁹ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. p. 9. Klitgaard citerer den lærde vendsysselske bonde Peder Laursen Dyrskjøt (født 1630, død 1707), der var ivrig slægtsforsker og som i særdeleshed interesserede sig for Kjærulf'erne.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Kjærulf'ernes oprindelse

C. Klitgaard⁶⁰ har i sin forskning anvendt mange oplysninger fra den lærde vendsysselske bonde Peder Laursen Dyrskjød (født 1630, død 1707), der var ivrig slægtsforsker og som i særdeleshed interesserede sig for Kjærulf'erne. Klitgaard refererer, at Dyrskjød mente Kjærulf'erne kom fra Holsten og at den første Kjærulf'ske mand han havde kendskab til var Anders Wlff, også kaldt Anders Andersøn Wolff. Han ejede Aslundgaard (i Ø. Hassing sogn), Fogedgaard (i Vadum sogn), Biørum (i Vadum sogn) og meget gods og gårde i Kær herred og meget i Hvetbo herred og Han herred.

Fra Dyrskjød oplyses videre, at Anders Wolf levede i kong Erik af Pommerns, i kong Christoffer Beyers og kong Christian den førstes tid, 1430, 1440 og 1450. Navnet Kjærulf skulle han have fået af Kong Erik som belønning for en tjeneste: Da Anders kom fra Kær herred, blev efternavnet Kjærulf.

Navnet på Ander Kjærulfs hustru kendte Dyrskjød ikke.

Kjærulf'erne var allerede i det 15. og 16. århundrede en storbondeslæggt, der typisk giftede sig ind i andre storbondeslægter eller i lavadlen. De sad på vigtige stillinger og poster og var eksempelvis herredsfogeder i Kær herred gennem flere generationer: ovennævnte Anders Kjærulf og de efterfølgende tre generationer (der alle hed Anders Andersen Kjærulf).

23232. Anders Ulf.

Klitgaard refererer, at Anders Ulf levede i midten af 1400-tallet, se tekstboks om Kjærulf'-ernes oprindelse.

Navnet på Anders Ulf/Kjærulfs hustru kendes ifølge Klitgaard ikke.

- 91. Maren Jensdatter** (samme person som ane nr. 187 i dette kapitel og ane nr. 191 ligeledes i dette kapitel (dobbelts anesammenfald), dvs. tre af Marens børn er direkte aner).

Hun blev født **ca. 1702**. Hun er måske født i Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt, hvor hendes far bor da Maren dør. I Torslev sogn er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1748.

Maren Jensdatter blev gift med **Thomas Christensen ca. 1727**. Se ovenfor, ane nr. 90 Thomas Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Maren Jensdatter døde i februar 1741 i Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt (hvor familien boede). Hun angives da at være 39 år gammel. Hun blev begravet den **22. februar 1741** på Taars kirkegård.

91. Maren Jensdatter var datter af:

- 182. Jens Thomsen.** Han blev født **ca. 1681**.

⁶⁰ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 3-8.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Han blev gift med **Birgitte Laursdatter**.

Barn af Jens Thomsen og Birgitte Laursdatter:

91. i **Maren Jensdatter**, født ca. 1702, begravet den 22. februar 1741.

Da Jens og Birgittes datter Maren dør i **1741**, er Jens Thomsen værge for hendes børn i forbindelse med skiftet, og han angives da at bo i Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt.

Jens Thomsen døde i 1764 i Sønder Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 83 år gammel. Han blev begravet den **8. april 1764** på Torslev kirkegård.

183. Birgitte Laursdatter. Hun blev født **ca. 1685**.

Hun blev gift med **Jens Thomsen**. Se ovenfor, ane nr. 182 Jens Thomsen vedr. deres fælles barn mv.

Birgitte Laursdatter døde i februar 1757 i Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 72 år gammel. Hun blev begravet den **23. februar 1757** på Torslev kirkegård.

46. Morten Christensen. Han blev født i 1758 i Hesthaven⁶¹ i Sankt Olai sogn, Hjørring amt og døbt den **28. maj 1758** i Sankt Olai kirke.

Han blev konfirmeret den **23. april 1775** i Sankt Catharinæ kirke i Hjørring sogn, Hjørring amt (fælles konfirmation for Hjørring, Sankt Hans og Sankt Olai sogne).

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Morten 29 år gammel (anføres at være 28 år). Han bor med sin mor (der er enke) og søskende på en gård i Hesthaven i Sankt Olai sogn, Hjørring amt. Moderen har fæstet gården (faderen døde i 1780). Desuden bor der en tjenestekarl og en hyrdedreng:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Thomasd.	50	Enke	Fæster af et Bonde Stæd
Morten Christensen	28		Søn af 1ste Egteskab
Thomas Christensen	9		Søn af 1ste Egteskab
Maren Christens	19	ugivte	Døttre af 1ste Egteskab
Ane Christensd	15	ugivte	Døttre af 1ste Egteskab
Christen Christens	19	ugivte	Tieneste=Karl
Jens Nielsen	8		Hyrde=Dreng

Morten Christensen blev gift med **Birthe Sørensdatter** den **19. februar 1797** i Hørby kirke, Hjørring amt (trolovet den 11. december 1796). Morten var da 38 år gammel, mens Birthe var 30 år, og de anføres begge at opholde sig i Lille Fjembe i Hørby sogn.

Barn af Morten Christensen og Birthe Sørensdatter:

23. i **Ellen Mortensdatter**, døbt den 26. marts 1797.

⁶¹ Hesthaven (Hesthauen) var – og er i dag – en gård beliggende i den sydligste del af sognet tæt på sognegrænsen til Vrejlev sogn og ikke langt fra Taars og Ugilt sogne.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Morten 42 år gammel. Han er bonde og bor med sin kone og deres datter på en gård i Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestekarl, ligesom Mortens mor nyder ophold på gården:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Morten Christensen	43	Gift	Husbonde, Bonde og gårdbeboer
Birte Christensdatter	34	Gift	Hans kone
Ellen Mortensdatter	4	Ugift	Deres datter
Cresten Christensen	53	Ugift	Tjenestekarl
Maren Tomasdatter	64	Enke(mand)	Mandens moder. Nyder ophold af stedet

Morten Christensen døde i januar 1813 i Lille Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Han var da 54 år gammel. Han blev begravet den **17. januar 1813** på Hørby kirkegård.

46. Morten Christensen var søn af:

92. Christen Mortensen. Han blev født i 1716 i Sankt Olai sogn, Hjørring amt og døbt den **29. november 1716** i Sankt Olai kirke (kirkebogen angiver blot Sankt Olai sogn som fødestedet).

Christen blev gift med **Maren Thomasdatter** den **4. januar 1757** i Taars kirke, Hjørring amt (trolovet den 4. november 1756). Christen var da 40 år gammel og kom fra Sankt Olai sogn, mens Maren var 20 år gammel og kom fra Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt.

Børn af Christen Mortensen og Maren Thomasdatter:

- 46. i **Morten Christensen**, døbt den 28. maj 1758, begravet den 17. januar 1813.
- ii **Thomas Christensen**, døbt den 4. januar 1761, begravet den 4. juli 1767.
- iii **Maren Christensdatter**, døbt den 19. april 1764.
- iv **Anna Christensdatter**, døbt den 15. marts 1767.
- v **Birgitha Christensdatter**, døbt den 21. januar 1770.
- vi **Thomas Christensen**, døbt den 23. juli 1775.

Christen Mortensen døde i maj 1780 i Hesthaven i Sankt Olai sogn, Hjørring amt. Han var da 63 år gammel. Han blev begravet den **21. maj 1780** på Sankt Olai kirkegård.

Christen Mortensen havde fæstet en gård i Hesthaven i Sankt Olai sogn, formentlig under Fuglsig gods, men der er ikke fundet fæstebrev. Efter Christens død drev hans kone Maren fæstet videre sammen med sine børn og tjenestefolk. Det vides ikke hvor længe Maren havde gården. Hun havde den ved folketællingen i 1787, men ikke ved folketællingen i 1801.

92. Christen Mortensen var søn af

184. Morten Sørensen. Han blev sandsynligvis født i Hesthaven i Sankt Olai sogn, Hjørring amt. I Sankt Olai sogn er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1694. Hans dåb er ikke fundet her, og han er formentlig født før 1694.

Han blev gift med **Anne Christensdatter** den **11. november 1714** i Vrejlev kirke, Hjørring amt (trolovet den 19. august 1714). Morten angives da at komme fra Hesthaven i Hjørring (Sankt Olai sogn, Hjørring amt), og Anne angives at komme fra Guldager, der var (og er) en landsby i Vrejlev sogn.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Børn af Morten Sørensen og Anne Christensdatter:

92. i **Christen Mortensen**, døbt den 29. november 1716, begravet den 21. maj 1780.
- ii **Johanne Mortensdatter**, døbt den 5. juli 1719.
- iii **Søren Mortensen**, døbt den 25. januar 1722, begravet den 1. april 1772.
- iv **Zacharias Mortensen**, døbt den 21. januar 1725.
- v **Anna Mortensdatter**, født ca. 1728, begravet den 2. juli 1808.

Morten Sørensen og Anne Christensdatter boede i Hesthaven i Sankt Olai sogn, Hjørring amt, hvilket er angivet ved de tre yngste børns dåb (ved de to ældste børns dåb er kun angivet fødesognet, Sankt Olai).

Morten Sørensens død er ikke fundet i Sankt Olai kirkebog. Kirkebogen er ikke bevaret for perioden 1726-1753, og han er formentlig død i denne periode.

185. Anne Christensdatter.

Hun blev gift med **Morten Sørensen** den **11. november 1714** i Vrejlev kirke, Hjørring amt (trolovet den 19. august 1714). Anne angives da at komme fra Guldager, der var (og er) en landsby i Vrejlev sogn, mens Morten angives at komme fra Hesthaven i Hjørring (Sankt Olai sogn).

Se ovenfor, ane nr. 184 Morten Sørensen vedr. deres fælles børn mv.

93. **Maren Thomasdatter**. Hun blev født i 1736 i Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt og døbt den **8. april 1736** i Taars kirke.

Hun blev gift med **Christen Mortensen** den **4. januar 1757** i Taars kirke, Hjørring amt (trolovet den 4. november 1756). Maren var da 20 år gammel og kom fra Hejselholt i Taars sogn, mens Christen var 40 år gammel og kom fra Sankt Olai sogn, Hjørring amt.

Se ovenfor, ane nr. 92 Christen Mortensen vedr. deres fælles børn mv.

Christen Mortensen, Marens mand, døde i **maj 1780**. Christen Mortensen havde fæstet en gård i Hesthaven i Sankt Olai sogn, Hjørring amt. Efter Christens død, drev Maren fæstet videre sammen med sine børn og tjenestefolk. Det vides ikke hvor længe Maren havde gården. Som det ses nedenfor, havde hun gården ved folketællingen i 1787, men ikke ved folketællingen i 1801.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren 51 år gammel (anføres at være 50 år). Hun bor på gården i Hesthaven i Sankt Olai sogn, Hjørring amt sammen med sine børn. Desuden bor der en tjenestekarl og en hyrdedreng:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Thomasd.	50	Enke	Fæster af et Bonde Stæd
Morten Christensen	28		Søn af 1ste Egteskab
Thomas Christensen	9		Søn af 1ste Egteskab
Maren Christens	19	ugivte	Døttre af 1ste Egteskab
Ane Christensd	15	ugivte	Døttre af 1ste Egteskab
Christen Christens	19	ugivte	Tieneste=Karl
Jens Nielsen	8		Hyrde=Dreng

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Maren 64 år gammel. Han bor nu hos sin søn og svigerdatter på deres gård i Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestekarl:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Morten Christensen	43	Gift	Husbonde, Bonde og gårdbeboer
Birte Christensdatter	34	Gift	Hans kone
Ellen Mortensdatter	4	Ugift	Deres datter
Cresten Christensen	53	Ugift	Tjenestekarl
Maren Tomasdatter	64	Enke(mand)	Mandens moder. Nyder ophold af stedet

Maren Thomasdatter døde i 1806 i Lille Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Hun var da 69 år gammel. Hun blev begravet den **5. januar 1806** på Hørby kirkegård.

93. Maren Thomasdatter var datter af:

186. Thomas Christensen, (samme person som ane nr. 90 i dette kapitel og ane nr. 190 ligeledes i dette kapitel (dobbelt anesammenfald), dvs. tre af Thomas' børn er direkte aner).

Han blev født **ca. 1695**.

Thomas Christensen var gårdmand i Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født her.

Han blev gift første gang med **Maren Jensdatter ca. 1727**. Vielsen er ikke fundet. De er formentlig viet i Torslev sogn, Hjørring amt, hvor Maren kom fra. Her er der først bevaret kirkebøger fra 1748.

Børn af Thomas Christensen og Maren Jensdatter:

- 95. i **Ellin Thomasdatter**, døbt den 24. april 1729, begravet den 20. januar 1788.
- ii **Lauritz Thomsen**, døbt den 7. marts 1731, begravet den 5. maj 1776.
- iii **Christen Thomsen**, døbt den 12. juli 1733, begravet den 12. juli 1801.
- 93. iv **Maren Thomasdatter**, døbt den 8. april 1736, begravet den 5. januar 1806.
- 45. v **Ane Thomasdatter**, døbt den 13. juli 1738, død den 3. januar 1817.
- vi **Jens Thomsen**, døbt den 8. januar 1741, begravet den 15. januar 1741.

Maren Jensdatter, Thomas' første kone, døde i **februar 1741** (begravet den 22. februar 1741).

Thomas Christensen gifter sig anden gang den **1. oktober 1741** med **Zidse Andersdatter** i Hørmested kirke, Hjørring amt (trolovet den 19. juli. 1741). Thomas var da ca. 46 år gammel og boede i Heiselholt i Taars sogn, Hjørring amt (hvor han var gårdmand). Zidse var ca. 27 år gammel og angives at komme fra Grimshave i Hørmested sogn⁶².

⁶² Grimshave var ifølge Postadressebogen fra 1921 gård, hus og mølle i Hørmested sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Børn af Thomas Christensen og Zidsel Andersdatter:

- vii **Christen Thomasen**, døbt den 29. juli 1742, død før 1773.
- viii **Maren Thomasdatter**, døbt den 9. februar 1744.

Thomas Christensen døde den **25. januar 1773** i Størup i Skallerup sogn, Hjørring amt⁶³ (dødsdagen er angivet i skiftet efter hans død), hvor han boede hos sønnen Lauritz. Han angives da i kirkebogen at være 78 år gammel. Han blev begravet den 3. februar 1773 på Skallerup kirkegård.

Thomas' anden kone, Zidsel Andersdatter, døde i august 1778. Hun angives da at være 64 år gammel og boede hos sin og Thomas' datter Maren i Tirup i Asdal sogn, Hjørring amt. Zidsel blev begravet den **16. august 1778** på Asdal kirkegård.

186. Thomas Christensen var søn af:

372. Christen Jensen.

Han blev gift med **Ellen Lauridsdatter** den **13. november 1687** i Skæve kirke, Hjørring amt. Christen kom da fra Heiselholt i Taars sogn, Hjørring amt, mens Ellen kom fra Avnkødt⁶⁴ i Skæve sogn, Hjørring amt.

Børn af Christen Jensen og Ellen Lauridsdatter:

- 186. i **Thomas Christensen**, født ca. 1695, død den 25. januar 1773.
- ii **Johanne Christensdatter.**
- iii **Anders Christensen.**
- iv **Maren Christensen.**

Børnenes dåb er ikke fundet. Efter vielsen boede familien formentlig i Hejselholt i Taars sogn, og her er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1715. Thomas' formodede søskende er identificeret via deres optræden som faddere, og der kan derfor have været flere søskende, ligesom den anførte rækkefølge er tilfældig. Der er således ikke fundet et entydigt bevis for forbindelsen til forældrene.

373. Ellen Lauridsdatter. Hendes fødselstidspunkt kendes ikke, og hendes død er ikke fundet (hvor der kunne have været en aldersangivelse). Vurderet ud fra tidspunktet for vielsen anslås fødselstidspunktet at være omkring 1665.

Hun blev gift med **Christen Jensen** den **13. november 1687** i Skæve kirke, Hjørring amt. Christen kom da fra Heiselholt i Taars sogn, Hjørring amt, mens Ellen kom fra Avnkødt⁶⁵ i Skæve sogn, Hjørring amt.

Se ovenfor, ane nr. 372 Christen Jensen vedr. deres fælles børn mv.

373. Ellen Lauridsdatter var datter af:

746. Laurids Madsen. Han blev født **ca. 1612.**

⁶³ St. Størup var ifølge Postadressebogen fra 1921 en gård i Skallerup sogn, Hjørring amt.

⁶⁴ Se note 48 for en beskrivelse af Avnkødt.

⁶⁵ Se note 48 for en beskrivelse af Avnkødt.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Laurids Madsen blev gift første gang med **Johanne Andersdatter Kjærulf**.

Johanne var datter i en Kjærulf-slægt. De Kjærulf'ske slægter er detaljeret beskrevet af C. Klitgaard i hans store værk *Kjærulfske studier*⁶⁶.

Ifølge Klitgaard var Laurids⁶⁷ og Johanne gift i 1653⁶⁸. Deres første kendte børn er født omkring 1648-50. Det yngste barn, som vi har kendskab til med Laurids Madsen og Johanne Andersdatter som forældre, er født i 1683. Laurids har således fået børn sammen med en Johanne Andersdatter gennem mindst 30 år, hvilket må siges at ligge noget ekstremt i forhold til det biologisk mulige.

Den mest nærliggende forklaring må være, at Laurids Madsen har været gift to gange med en Johanne Andersdatter.

Efter Johanne Andersdatter Kjærulfs død har Laurids Madsen giftet sig igen med en kvinde med samme navn.

En af Laurids Madsens døtre har fået samme navn som moderen, nemlig Johanne, hvilket ikke var helt usædvanligt. En vigtig skik at fremhæve her var imidlertid, at når en ægtefælle døde, blev det første barn i et nyt ægteskab altid opkaldt efter den afdøde (hvis samme køn). Det kunne her understøtte, at Laurids er blevet gift igen med en Johanne, og at Johanne Lauridsdatter er første datter med den nye kone.

Nedenfor er anført de kendte børn af Laurids Madsen og fordelt mellem hans to koner Johanne Andersdatter ud fra ovenstående antagelse:

Børn af Laurids Madsen og Johanne Andersdatter Kjærulf:

- i **Mads Lauridsen**, født ca. 1648, begravet den 6. april 1697.
- ii **Maren Lauridsdatter**, født ca. 1650, begravet den 26. november 1717.
- iii **Anders Lauridsen**, født ca. 1663, begravet den 12. februar 1730.
- 373. iv **Ellen Lauridsdatter**, født ca. 1665.

Laurids Madsens første kone, Johanne Andersdatter Kjærulf, er formentlig død omkring 1670 eller nogle få år før. Skæve sogn kirkebog er ikke bevaret tidligere end 1675, og det er derfor ikke muligt at finde Johannes begravelse.

Laurids Madsen blev gift anden gang med Johanne Andersdatter.

Børn af Laurids Madsen og Johanne Andersdatter:

- v **Thomas Lauridsen**, født ca. 1670.

⁶⁶ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*, ibid.

⁶⁷ Se note 50 for en beskrivelse af navnet Lars og de forskellige former det blev anvendt i.

⁶⁸ Klitgaard, C., ibid. p. 23. (oplysning fra Kjær Herreds Tingbog).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- vi **Johanne Lauridsdatter**, født ca. 1672, begravet i 1707.
- vii **Jens Lauridsen**, døbt den 25. juli 1675, begravet den 4. oktober 1676.
- viii **Jens Lauridsen**, døbt den 27. december 1678.
- ix **Anne Lauridsdatter**, døbt den 14. oktober 1683.

Sønnen Thomas Lauridsen er født på et tidspunkt, hvor det er usikkert hvem af de to hustruer Johanne, der er moderen.

Laurids og Johanne (I og II) boede i Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt. Som det fremgår af noten ovenfor, har Avnkødt på den tid formentlig bestået både af en gård og en mølle (Laurids og Johanne boede på gården).

Laurids Madsens anden kone, Johanne Andersdatter (II), Johanne Andersdatter Kjærulf døde i **1705** i Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt.

Desværre har kirkebogen for Skæve sogn ikke registreret døde fra juni 1704 til april 1707. Det er derfor uvist hvornår Johanne blev begravet, men der er bevaret et skifte (under Voergaard gods) efter hendes død, dateret den 29. april 1705 "*efter den gamle kone i Aunkjøt Johanne Andersdatter, som sad til huse hos sine børn samme sted*". Sønnen har den halve gård i fæste, og karlen, som fæstede den anden part, ægtede pigen.

Sønnen, der har den halve gård i fæste, er Anders Lauridsen. Den karl, der ifølge skiftet fæstede den halve part og ægtede pigen, hed Jens Jensen og havde ægtet Johanne Lauridsdatter.

Laurids Madsen døde i april 1686 i Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt. Han angives da at være 73 år, 6 måneder, 2 uger og 4 dage gammel. Han blev begravet den **26. april 1686** på Skæve kirkegård. Ud fra aldersangivelsen må han antages at være født ca. 1612.

747. **Johanne Andersdatter Kjærulf**⁶⁹.

Hun blev gift med **Laurids Madsen**. Se ovenfor, ane nr. 746 Laurids Madsen vedr. deres fælles børn mv.

Johanne Andersdatter Kjærulf var som ovenfor nævnt ud af en Kjærulf-slægt. Hendes forældre er derfor grundigt beskrevet af C. Klitgaard i hans værk *Kjærulfske studier*⁷⁰. Nedenfor oplistes derfor kun kort Johannes forældre, og der henvises i øvrigt til C. Klitgaard for flere detaljer.

747. Johanne Andersdatter Kjærulf var datter af:

⁶⁹ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. Klitgaard anvender i sin bog efternavnet Kjærulf på næsten alle slægtens personer, men det var almindeligt, at "Kjærulf'erne" på den tid i kirkebøger mv. kun optrådte med deres patronym (her Andersdatter). Det gælder også Johanne, der i kirkebogen, i skiftet mv. ikke anvender efternavnet Kjærulf).

⁷⁰ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

1494. Anders Mortensen Kjærulf.

Klitgaard skriver, at Anders Mortensen Kjærulf boede i Store Nejsum i Skæve sogn, Hjørring amt, og at han i 1653 lovbød (dvs. tilbød) og solgte sin part af herredsfoged Morten Laursen Kjærulfs gård i Ø. Halne, og i 1654 solgte han sin gennem moderen arvede part i Saltumgaard til nævnte herredsfoged i Ø. Halne (i Vadum sogn, Aalborg amt).

Klitgaard skriver videre, at Anders første gang var gift med **Lisbet(?) Laursdatter** (død før 1632), datter af præsten **Laurids Lauridsen** (den ældre) og **Karen Jensdatter** i Ø. Brønderslev (i Hjørring amt) og anden gang var gift med **Johanne Poulsdatter**, der levede 1653.

Klitgaard anfører, at Anders fik fem børn, herunder ovennævnte ane nr. 363 Johanne Andersdatter Kjærulf, men det er ikke klart hvem af de to kvinder, der var mor til de enkelte børn⁷¹.

1494. Anders Mortensen Kjærulf var søn af:

2988. Morten Pedersen Kjærulf.

Han boede i Ø. Halne i Vadum sogn (Aalborg amt) og var ifølge Klitgaard herredsfoged i Kær herred i 1596⁷².

Klitgaard oplyser videre, at Morten Pedersen Kjærulf var gift med **Bodil Hansdatter Mørk** (ane nr. 2989) af Saltumgaard. Hun var datter af herredsfogeden i Hvetbo herred (Hjørring amt), **Hans Mørk** (ane nr. 5978) og **Johanne Vognsdatter** (ane nr. 5979) af Hæstrupgaard, og hun tilhørte på fædrene side en gammel anset selvejerslægt, mens hendes mor var af gammel adel.

Morten Pedersen Kjærulf og Bodil Hansdatter Mørk havde ifølge Klitgaard fire børn, herunder ovennævnte ane nr. 1494 Anders Mortensen Kjærulf.

Morten Pedersen Kjærulf døde **omkring år 1600**.

2988. Morten Pedersen Kjærulf var søn af:

5976. Peder Andersen Kjærulf.

Klitgaard skriver, at Peder Andersen Kjærulf boede i Ø. Halne i Vadum sogn (Aalborg amt) ”på samme gaards eje som

⁷¹ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 22-23.

⁷² Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 21-22.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

broderen Anders, og han nævnes ligesom denne blandt sognets 4 frie bønder i Præsteindberetningen i 1568, ligesom han anføres som ejer af 1 bol og 3 huse frit bondegods der i sognet. Bolet var vist den såkaldte Refsgaard, der var nabogaard med Fogedgaarden og måske oprindelig var Afbyggersted derfra; den kaldtes i ældre tid ofte Refsbo⁷³.

Klitgaard refererer, at Peder Andersen Kjærulf var herredsfoged i 1570, men at det vist kun var midlertidigt, da det ellers var hans bror Anders, der var herredsfoged i den periode.

Peder Andersen Kjærulf var gift med **Karen Bertelsdatter** (ane nr. 5977) af Vesterbæk i Himmerland (Klitgaard har ikke kunnet afklare hvor dette sted er). De havde ifølge Klitgaard fem børn, herunder ovennævnte ane nr. 2988 Morten Pedersen Kjærulf.

5976. Peder Andersen Kjærulf var søn af:

11952. Anders Andersen Kjærulf. .

Klitgaard refererer, at Anders Andersen Kjærulf ejede «Aslund, Fogedgård og meget gods», og at han omtales som foged i Kær herred i 1485 og 1495⁷⁴.

Klitgaard refererer desuden, at Anders var gift med **Else Wogensdatter** (ane nr. 11953), og han mener de havde fem børn, herunder ovennævnte ane nr. 5976 Peder Andersen Kjærulf.

11952. Anders Andersen Kjærulf var søn af:

23904. Anders Andersen Kjærulf. .

Han boede ifølge Klitgaard i 1448 i Fogedgaard i Vadum sogn (Aalborg amt) og var foged i Kær herred. Han nævnes også som foged i 1450 og 1454, men var ifølge Klitgaard vist

⁷³ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. p. 19.

⁷⁴ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 9-10.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

enten død eller afgået som herredsfoged før 1458, hvor Thord Nielsen både dette år og i 1460 nævnes som herreds-foged i Kær herred⁷⁵.

Det er således ikke en af Anders' sønner, der efterfølger ham som herredsfoged i Kær herred, og Klitgaard funderer over, om det kan skyldes, at han dør før sønnerne er myndige. Klitgaard bemærker dette i lyset af, at fogedembedet i Kær herred fra middelalderen og ind til slutningen af det 17. århundrede synes at have været knyttet til familien Kjærulf med undtagelse af den tid, hvor ovennævnte Thord Nielsen beklædte det.

Navnet på Anders Andersen Kjærulfs hustru kendes ifølge Klitgaard ikke. Men han mener de havde mindst en datter og tre sønner, herunder ovennævnte ane nr. 5808 Anders Andersen Kjærulf. Den nævnte datter har ifølge Klitgaard formentlig været mor til Klement Andersen (født 1484? henrettet 1536), kendt i historien under navnet Skipper Klement (som "*forraadte baade sig selv og Kjærulferne ved sine daarlige Krigsanslag*"⁷⁶).

23904. Anders Andersen Kjærulf var søn af:

47808. Anders Ulf.

⁷⁵ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 8-9.

⁷⁶ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. p. 9. Klitgaard citerer den lærde vendsysselske bonde Peder Laursen Dyrskjøt (født 1630, død 1707), der var ivrig slægtsforsker og som i særdeleshed interesserede sig for Kjærulf'erne.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Klitgaard refererer, at Anders Ulf levede i midten af 1400-tallet, se tekstboks om Kjærulf-ernes oprindelse side 99.

Navnet på Anders Ulf/Kjærulfs hustru kendes ifølge Klitgaard ikke.

- 187. Maren Jensdatter** (samme person som ane nr. 91 i dette kapitel og ane nr. 191 ligeledes i dette kapitel (dobbelt anesammenfald), dvs. tre af Marens børn er direkte aner).

Hun blev født **ca. 1702**. Hun er måske født i Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt, hvor hendes far bor da Maren dør. I Torslev sogn er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1748.

Maren Jensdatter blev gift med **Thomas Christensen ca. 1727**. Se ovenfor, ane nr. 186 Thomas Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Maren Jensdatter døde i februar 1741 i Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt (hvor familien boede). Hun angives da at være 39 år gammel. Hun blev begravet den **22. februar 1741** på Taars kirkegård.

187. Maren Jensdatter var datter af:

- 374. Jens Thomsen**. Han blev født **ca. 1681**.

Han blev gift med **Birgitte Laursdatter**.

Barn af Jens Thomsen og Birgitte Laursdatter:

187. i **Maren Jensdatter**, født 1702, begravet den 22. februar 1741.

Da Jens og Birgittes datter Maren dør i 1741, er Jens Thomsen værge for hendes børn i forbindelse med skiftet, og han angives da at bo i Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt.

Jens Thomsen døde i 1764 i Sønder Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 83 år gammel. Han blev begravet den **8. april 1764** på Torslev kirkegård.

- 375. Birgitte Laursdatter**. Hun blev født ca. 1685.

Hun blev gift med **Jens Thomsen**. Se ovenfor, ane nr. 374 Jens Thomsen vedr. deres fælles barn mv.

Birgitte Laursdatter døde i februar 1757 i Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 72 år gammel. Hun blev begravet den **23. februar 1757** på Torslev kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

- 47. Birthe Sørensdatter.** Hun blev født i 1766 i Sigen i Hørby sogn, Hjørring amt⁷⁷ og døbt den **1. november 1766** i Hørby kirke (i kirkebogen er hun ved dåben anført som Bærthe, ved vielsen som Berite og ved begravelsen Birgithe, hvilket hun også er ved folketællingen i 1834. Hun vil her blive anført med navnet Birthe).

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Birthe 20 år gammel (anføres at være i sit 21. år). Hun bor sammen med sin mor og søskende på gården Sigen i Hørby sogn, Hjørring amt (faderen døde i 1776, og moderen er blevet boende på gården sammen med børnene):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ellen Thomasdatter	59	Enke	Madmoder, Gaardbeboer
Søren Sørensen	31	Ugift	Hendes ægte Børn
Thomas Sørensen	28	Ugift	Hendes ægte Børn
Johanne Sørensdatter	34	Ugift	Hendes ægte Børn
Birte Sørensdatter	21	Ugift	Hendes ægte Børn

Birthe Sørensdatters mor, Ellin Thomasdatter, dør i 1788. Det er uvist hvad der herefter sker med fæstet af Sigen i Hørby sogn. Desværre er en del af fæsteprotokollerne fra Haven gods gået tabt, kun registret er bevaret. Der er således ikke bevaret en fæsteprotokol, der kan vise hvem der overtager fæstet efter Birthes far/mor, men måske er det Birthes bror Thomas Sørensen. En person med det navn figurerer i registret som fæster af Sigen, desværre uden fæstet er bevaret og uden årstal, men det er nærliggende, at der er tale om Birthes bror.

Birthe Sørensdatter blev gift med **Morten Christensen** den **19. februar 1797** i Hørby kirke, Hjørring amt (trolovet den 11. december 1796). Birthe var da 30 år gammel, mens Morten var 38 år, og de anføres begge at opholde sig i Lille Fjembe i Hørby sogn.

Se ovenfor, ane nr. 46. Morten Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Morten Christensen, Birthes mand, døde i **1813** i Lille Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Efter Mortens død overtager Lars Andersen sandsynligvis fæstet af gården i Lille Fjembe (fæstet hørte under Haven gods, men her er en del af fæsteprotokollerne desværre gået tabt, og der er ikke fundet et fæste for Morten Christensen eller Lars Andersen). Året efter, i 1814, gifter Morten og Birthes datter, Ellen Mortensdatter sig med Lars Andersen.

Birthe Sørensdatter bliver derfor boende på gården i Lille Fjembe i Hørby sogn efter mandens død, nu blot hos datteren og svigersønnen.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Birthe Sørensdatter 67 år gammel (anføres at være 68 år og anført som Birgithe). Hun bor hos datteren og svigersønnen, Ellen Mortensdatter og Lars Andersen, og deres børn på gården i Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt.:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersen	55	Gift	Gårdmand
Ellen Mortensdatter	38	Gift	Hans kone
Morten Larsen	18	Ugift	Deres barn
Ane Marie Larsdatter	15	Ugift	Deres barn
Maren Larsdatter	11	Ugift	Deres barn
Anders Larsen	6	Ugift	Deres barn
Christen Larsen	1	Ugift	Deres barn
Birgithe Sørensdatter	68	Enke(mand)	Forsørges af husfaderen

⁷⁷ Ifølge Postadressebogen fra 1921 var Sigen en gård i Hørby sogn, Hjørring amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Birthe Sørensdatter døde den **27. december 1837** i Fjembe i Hørby sogn, Hjørring amt. Hun var da 71 år gammel. Hun blev begravet den 7. januar 1838 på Hørby kirkegård.

47. Birthe Sørensdatter var datter af:

94. Søren Sørensen. Han blev født **ca. 1714**.

Den **1. juli 1752** er et fæstebrev dateret, hvor Søren Sørensen fæster gården Sigen under Haven gods i Hørby sogn, Hjørring amt. Gården anføres at være på 1-5-1-2 tdr. hartkorn⁷⁸, og det anføres i fæstebrevet, at det er et fæste, som hans far Søren Sørensen fradøde. Han overtager således fæstet efter sin far, der var død kort tid før (begravet den 4. juni 1752).

Kort efter Søren Sørensen har fæstet gården Sigen i Hørby sogn, bliver han den **29. oktober 1752** gift med **Ellin Thomasdatter** i Taars kirke, Hjørring amt (trolovet den 16. september 1752). Søren var da ca. 38 år gammel og angives at komme fra Hørby sogn, mens Ellin var ca. 23 år gammel og angives at komme fra Hejselholt i Taars sogn, begge steder i Hjørring amt.

Børn af Søren Sørensen og Ellin Thomasdatter:

- i **Johanne Sørensdatter**, døbt den 1. januar 1754.
- ii **Søren Sørensen**, døbt den 14. november 1756, begravet den 20. april 1810.
- iii **Thomis Sørensen**, døbt den 15. juli 1759, død den 17. april 1833.
- 47. iv **Birthe Sørensdatter**, døbt den 1. november 1766, død den 27. december 1837.

Søren Sørensen døde i december 1776 i Sigen i Hørby sogn, Hjørring amt. Han angives da at være 62 år gammel. Han blev begravet den **22. december 1776** på Hørby kirkegård.

94. Søren Sørensen var søn af:

188. Søfren Søfrensen. Han blev født **ca. 1674** i Agersted i Voer sogn, Hjørring amt. Der er ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1717 fra Voer sogn, og hans fødsel og dåb er derfor ikke fundet.

Søfren Søfrensen blev gift med **Johanne Mortensdatter**.

Børn af Søfren Søfrensen og Johanne Mortensdatter:

- 94. i **Søren Sørensen**, født ca. 1714, begravet den 22. december 1776.
- ii **Morten Sørensen**, født ca. 1716, begravet den 9. januar 1752.
- iii **Maren Sørensdatter**, født ca. 1717, begravet den 28. april 1743.
- iv **Mickel Sørensen**, født ca. 1720.
- v **Hans Sørensen**, født ca. 1722.
- vi **Laurs Sørensen**, født ca. 1724.
- vii **Anders Sørensen**, døbt den 1. november 1725.

Søfren Søfrensen fæster i 1719 gården Sigen i Hørby sogn, Hjørring amt (fæstebrev fra Haven gods dateret den **19. marts 1719**). Det oplyses her, at

⁷⁸ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn og fastsættelsen heraf.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Søfren er født i Agersted i Voer, og at han overtager fæstet efter Laurs Christensen.

Søfren Søfrensen døde i 1752 i Sigen i Hørby sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 78 år gammel. Han blev begravet den **4. juni 1752** på Hørby kirkegård.

189. Johanne Mortensdatter. Hun blev født **ca. 1681**.

Johanne Mortensdatter blev gift med **Søfren Søfrensen**, se ovenfor, ane nr. 188 Søfren Søfrensen vedr. deres fælles børn mv.

Johanne Mortensdatter døde i 1752 i Sigen i Hørby sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 71 år gammel. Hun blev begravet den **6. februar 1752** på Hørby kirkegård.

95. Ellin Thomasdatter. Hun blev født i 1729 i Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt og døbt den **24. april 1729** i Taars kirke.

Ellin Thomasdatter blev gift med **Søren Sørensen** den **29. oktober 1752** i Taars kirke, Hjørring amt (trolovet den 16. september 1752). Ellin var da ca. 23 år gammel og angives at komme fra Hejselholt i Taars sogn, mens Søren var ca. 38 år og angives at komme fra Hørby sogn, begge steder i Hjørring amt. Se ovenfor, ane nr. 94 Søren Sørensen vedr. deres fælles børn mv.

Kort før de blev gift havde Søren fæstet gården Sigen i Hørby sogn, Hjørring amt, og børnene er født der.

Søren Sørensen, Ellins mand, døde i **1776**. Efter hans død bliver Ellin boende på gården sammen med sine børn.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Ellin ca. 58 år gammel (anføres at være 59 år). Hun er enke og bor fortsat på gården Sigen i Hørby sogn, Hjørring amt sammen med sine børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ellen Thomasdatter	59	Enke	Madmoder, Gaardbeboer
Søren Sørensen	31	Ugift	Hendes ægte Børn
Thomas Sørensen	28	Ugift	Hendes ægte Børn
Johanne Sørensdatter	34	Ugift	Hendes ægte Børn
Birte Sørensdatter	21	Ugift	Hendes ægte Børn

Ellin Thomasdatter døde i januar 1788 i Sigen i Hørby sogn, Hjørring amt. Hun angives da at være 59 år gammel. Hun blev begravet den **20. januar 1788** på Hørby kirkegård.

95. Ellin Thomasdatter var datter af:

190. Thomas Christensen, (samme person som ane nr. 90 i dette kapitel og ane nr. 186 ligeledes i dette kapitel (dobbelt anesammenfald), dvs. tre af Thomas' børn er direkte aner).

Han blev født **ca. 1695**.

Thomas Christensen var gårdmand i Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født her.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Han blev gift første gang med **Maren Jensdatter ca. 1727**. Vielsen er ikke fundet. De er formentlig viet i Torslev sogn, Hjørring amt, hvor Maren kom fra. Her er der først bevaret kirkebøger fra 1748.

- Børn af Thomas Christensen og Maren Jensdatter:*
- 95. i **Ellin Thomasdatter**, døbt den 24. april 1729, begravet den 20. januar 1788.
 - ii **Lauritz Thomsen**, døbt den 7. marts 1731, begravet den 5. maj 1776.
 - iii **Christen Thomsen**, døbt den 12. juli 1733, begravet den 12. juli 1801.
 - 93. iv **Maren Thomasdatter**, døbt den 8. april 1736, begravet den 5. januar 1806.
 - 45. v **Ane Thomasdatter**, døbt den 13. juli 1738, død den 3. januar 1817.
 - vi **Jens Thomsen**, døbt den 8. januar 1741, begravet den 15. januar 1741.

Maren Jensdatter, Thomas' første kone, døde i **februar 1741** (begravet den 22. februar 1741).

Thomas Christensen gifter sig anden gang den **1. oktober 1741** med **Zidse Andersdatter** i Hørmested kirke, Hjørring amt (trolovet den 19. juli. 1741). Thomas var da ca. 46 år gammel og boede i Heiselholt i Taars sogn, Hjørring amt (hvor han var gårdmand). Zidse var ca. 27 år gammel og angives at komme fra Grimshave i Hørmested sogn⁷⁹.

- Børn af Thomas Christensen og Zidse Andersdatter:*
- vii **Christen Thomasen**, døbt den 29. juli 1742, død før 1773.
 - viii **Maren Thomasdatter**, døbt den 9. februar 1744.

Thomas Christensen døde den **25. januar 1773** i Størup i Skallerup sogn, Hjørring amt⁸⁰ (dødsdagen er angivet i skiftet efter hans død), hvor han boede hos sønnen Lauritz. Han angives da i kirkebogen at være 78 år gammel. Han blev begravet den 3. februar 1773 på Skallerup kirkegård.

Thomas' anden kone, Zidse Andersdatter, døde i august 1778. Hun angives da at være 64 år gammel og boede hos sin og Thomas' datter Maren i Tirup i Asdal sogn, Hjørring amt. Zidse blev begravet den **16. august 1778** på Asdal kirkegård.

190. Thomas Christensen var søn af:

380. Christen Jensen.

Han blev gift med **Ellen Lauridsdatter** den **13. november 1687** i Skæve kirke, Hjørring amt. Christen kom da fra Heiselholt i Taars sogn, Hjørring amt, mens Ellen kom fra Avnkødt⁸¹ i Skæve sogn, Hjørring amt.

⁷⁹ Grimshave var ifølge Postadressebogen fra 1921 gård, hus og mølle i Hørmested sogn, Hjørring amt.

⁸⁰ St. Størup var ifølge Postadressebogen fra 1921 en gård i Skallerup sogn, Hjørring amt.

⁸¹ Se note 48 for en beskrivelse af Avnkødt.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

- Børn af Christen Jensen og Ellen Lauridsdatter:*
190. i **Thomas Christensen**, født ca. 1695, død den 25. januar 1773.
- ii **Johanne Christensdatter**.
- iii **Anders Christensen**.
- iv **Maren Christensen**.

Børnenes dåb er ikke fundet. Efter vielsen boede familien formentlig i Hejselholt i Taars sogn, og her er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1715. Thomas' formodede søskende er identificeret via deres optræden som faddere, og der kan derfor have været flere søskende, ligesom den anførte rækkefølge er tilfældig. Der er således ikke fundet et entydigt bevis for forbindelsen til forældrene.

- 381. Ellen Lauridsdatter.** Hendes fødselstidspunkt kendes ikke, og hendes død er ikke fundet (hvor der kunne have været en aldersangivelse). Vurderet ud fra tidspunktet for vielsen anslås fødselstidspunktet at være omkring 1665.

Hun blev gift med **Christen Jensen** den **13. november 1687** i Skæve kirke, Hjørring amt. Christen kom da fra Heiselholt i Taars sogn, Hjørring amt, mens Ellen kom fra Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt.

Se ovenfor, ane nr. 180 Christen Jensen vedr. deres fælles børn mv.

381. Ellen Lauridsdatter var datter af:

- 762. Laurids Madsen.** Han blev født **ca. 1612**.

Laurids Madsen blev gift første gang med **Johanne Andersdatter Kjærulf**.

Johanne var datter i en Kjærulf-slægt. De Kjærulfske slægter er detaljeret beskrevet af C. Klitgaard i hans store værk *Kjærulfske studier*⁸².

Ifølge Klitgaard var Laurids⁸³ og Johanne gift i 1653⁸⁴. Deres første kendte børn er født omkring 1648-50. Det yngste barn, som vi har kendskab til med Laurids Madsen og Johanne Andersdatter som forældre, er født i 1683. Laurids har således fået børn sammen med en Johanne Andersdatter gennem mindst 30 år, hvilket må siges at ligge noget ekstremt i forhold til det biologisk mulige.

Den mest nærliggende forklaring må være, at Laurids Madsen har været gift to gange med en Johanne Andersdatter.

Efter Johanne Andersdatter Kjærulfs død har Laurids Madsen giftet sig igen med en kvinde med samme navn.

En af Laurids Madsens døtre har fået samme navn som moderen, nemlig Johanne, hvilket ikke var helt usædvanligt. En vigtig skik at fremhæve her var imidlertid, at når en ægtefælle døde, blev det

⁸² Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*, ibid.

⁸³ Se note 50 for en beskrivelse af navnet Lars og de forskellige former det blev anvendt i.

⁸⁴ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. p. 23. (oplysning fra Kjær Herreds Tingbog).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

første barn i et nyt ægteskab altid opkaldt efter den afdøde (hvis samme køn). Det kunne her understøtte, at Laurids er blevet gift igen med en Johanne, og at Johanne Lauridsdatter er første datter med den nye kone.

Nedenfor er anført de kendte børn af Laurids Madsen og fordelt mellem hans to koner Johanne Andersdatter ud fra ovenstående antagelse:

*Børn af Laurids Madsen og Johanne Andersdatter
Kjærulf:*

- i **Mads Lauridsen**, født ca. 1648, begravet den 6. april 1697.
- ii **Maren Lauridsdatter**, født ca. 1650, begravet den 26. november 1717.
- iii **Anders Lauridsen**, født ca. 1663, begravet den 12. februar 1730.
- 381. iv **Ellen Lauridsdatter**, født ca. 1665.

Laurids Madsens første kone, Johanne Andersdatter Kjærulf, er formentlig død omkring 1670 eller nogle få år før. Skæve sogn kirkebog er ikke bevaret tidligere end 1675, og det er derfor ikke muligt at finde Johannes begravelse.

Laurids Madsen blev gift anden gang med Johanne Andersdatter.

Børn af Laurids Madsen og Johanne Andersdatter:

- v **Thomas Lauridsen**, født ca. 1670.
- vi **Johanne Lauridsdatter**, født ca. 1672, begravet i 1707.
- vii **Jens Lauridsen**, døbt den 25. juli 1675, begravet den 4. oktober 1676.
- viii **Jens Lauridsen**, døbt den 27. december 1678.
- ix **Anne Lauridsdatter**, døbt den 14. oktober 1683.

Sønnen Thomas Lauridsen er født på et tidspunkt, hvor det er usikkert hvem af de to hustruer Johanne, der er moderen.

Laurids og Johanne (I og II) boede i Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt. Som det fremgår af noten ovenfor, har Avnkødt på den tid formentlig bestået både af en gård og en mølle (Laurids og Johanne boede på gården).

Laurids Madsens anden kone, Johanne Andersdatter (II), Johanne Andersdatter Kjærulf døde i **1705** i Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt.

Desværre har kirkebogen for Skæve sogn ikke registreret døde fra juni 1704 til april 1707. Det er derfor uvist hvornår Johanne blev begravet, men der er bevaret et skifte (under Voergaard gods) efter hendes død, dateret den 29. april 1705 ”*efter den gamle kone i Aunkjøt Johanne Andersdatter, som sad til huse hos sine børn samme sted*”. Sønnen har den halve gård i fæste, og karlen, som fæstede den anden part, ægtede pigen.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Sønnen, der har den halve gård i fæste, er Anders Lauridsen. Den karl, der ifølge skiftet fæstede den halve part og ægtede pigen, hed Jens Jensen og havde ægtet Johanne Lauridsdatter.

Laurids Madsen døde i april 1686 i Avnkødt i Skæve sogn, Hjørring amt. Han angives da at være 73 år, 6 måneder, 2 uger og 4 dage gammel. Han blev begravet den **26. april 1686** på Skæve kirkegård. Ud fra aldersangivelsen må han antages at være født ca. 1612.

763. Johanne Andersdatter Kjærulf⁸⁵.

Hun blev gift med **Laurids Madsen**. Se ovenfor, ane nr. 362 vedr. deres fælles børn mv.

Johanne Andersdatter Kjærulf var som ovenfor nævnt ud af en Kjærulf-slægt. Hendes forfædre er derfor grundigt beskrevet af C. Klitgaard i hans værk *Kjærulfske studier*⁸⁶. Nedenfor oplistes derfor kun kort Johannes forfædre, og der henvises i øvrigt til C. Klitgaard for flere detaljer.

763. Johanne Andersdatter Kjærulf var datter af:

1526. Anders Mortensen Kjærulf. .

Klitgaard skriver, at Anders Mortensen Kjærulf boede i Store Nejsum i Skæve sogn, Hjørring amt, og at han i 1653 lovbød (dvs. tilbød) og solgte sin part af herredsfoged Morten Laursen Kjærulfs gård i Ø. Halne, og i 1654 solgte han sin gennem moderen arvede part i Saltumgaard til nævnte herredsfoged i Ø. Halne (i Vadum sogn, Aalborg amt).

Klitgaard skriver videre, at Anders første gang var gift med **Lisbet(?) Laursdatter** (død før 1632), datter af præsten **Laurids Lauridsen** (den ældre) og **Karen Jensdatter** i Ø. Brønderslev (Hjørring amt) og anden gang var gift med **Johanne Poulsdatter**, der levede 1653.

Klitgaard anfører, at Anders fik fem børn, herunder ovennævnte ane nr. 363 Johanne Andersdatter Kjærulf, men det er ikke klart hvem af de to kvinder, der var mor til de enkelte børn⁸⁷.

1526. Anders Mortensen Kjærulf var søn af:

3052. Morten Pedersen Kjærulf. .

⁸⁵ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. Klitgaard anvender i sin bog efternavnet Kjærulf på næsten alle slægtens personer, men det var almindeligt, at "Kjærulf'erne" på den tid i kirkebøger mv. kun optrådte med deres patronym (her Andersdatter). Det gælder også Johanne, der i kirkebogen, i skiftet mv. ikke anvender efternavnet Kjærulf).

⁸⁶ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid.

⁸⁷ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 22-23.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Han boede i Ø. Halne i Vadum sogn (Aalborg amt) og var ifølge Klitgaard herredsfoged i Kær herred i 1596⁸⁸.

Klitgaard oplyser videre, at Morten Pedersen Kjærulf var gift med **Bodil Hansdatter Mørk** (ane nr. 3053) af Saltumgaard. Hun var datter af herredsfogeden i Hvetbo herred (Hjørring amt), **Hans Mørk** (ane nr. 6106) og **Johanne Vognsdatter** (ane nr. 6107) af Hæstrupgaard, og hun tilhørte på fædrene side en gammel anset selvejerslægt, mens hendes mor var af gammel adel.

Morten Pedersen Kjærulf og Bodil Hansdatter Mørk havde ifølge Klitgaard fire børn, herunder ovennævnte ane nr. 1526 Anders Mortensen Kjærulf.

Morten Pedersen Kjærulf døde **omkring år 1600**.

3052. Morten Pedersen Kjærulf var søn af:

6104. Peder Andersen Kjærulf.

Klitgaard skriver, at Peder Andersen Kjærulf boede i Ø. Halne i Vadum sogn (Aalborg amt) "*på samme gaards eje som broderen Anders, og han nævnes ligesom denne blandt sognets 4 frie bønder i Præsteindberetningen i 1568, ligesom han anføres som ejer af 1 bol og 3 huse frit bondegods der i sognet. Bolet var vist den såkaldte Refsgaard, der var nabogaard med Fogedgaarden og måske oprindelig var Afbyggersted derfra; den kaldtes i ældre tid ofte Refsbor*"⁸⁹.

Klitgaard refererer, at Peder Andersen Kjærulf var herredsfoged i 1570, men at det vist kun var midlertidigt, da det ellers var hans bror Anders, der var herredsfoged i den periode.

Peder Andersen Kjærulf var gift med **Karen Bertelsdatter** (ane nr. 6105) af Vesterbæk i Himmerland (Klitgaard har ikke kunnet afklare hvor dette sted er). De havde ifølge Klitgaard fem børn, herunder ovennævnte ane nr. 3052 Morten Pedersen Kjærulf.

6104. Peder Andersen Kjærulf var søn af:

⁸⁸ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 21-22.

⁸⁹ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. p. 19.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

12208. Anders Andersen Kjærulf. .

Klitgaard refererer, at Anders Andersen Kjærulf ejede «*Aslund, Fogedgård og meget gods*», og at han omtales som foged i Kær herred i 1485 og 1495⁹⁰.

Klitgaard refererer desuden, at Anders var gift med **Else Wogensdatter** (ane nr. 12209), og han mener de havde fem børn, herunder ovennævnte ane nr. 6104 Peder Andersen Kjærulf.

12208 Anders Andersen Kjærulf var søn af:

24416. Anders Andersen Kjærulf. .

Han boede ifølge Klitgaard i 1448 i Fogedgaard i Vadum sogn (Aalborg amt) og var foged i Kær herred. Han nævnes også som foged i 1450 og 1454, men var ifølge Klitgaard vist enten død eller afgået som herredsfoged før 1458, hvor Thord Nielsen både dette år og i 1460 nævnes som herreds-foged i Kær herred⁹¹.

Det er således ikke en af Anders' sønner, der efterfølger ham som herredsfoged i Kær herred, og Klitgaard funderer over, om det kan skyldes, at han dør før sønnerne er myndige. Klitgaard bemærker dette i lyset af, at fogedembedet i Kær herred fra middelalderen og ind til slutningen af det 17. århundrede synes at have været knyttet til familien Kjærulf med undtagelse af den tid, hvor ovennævnte Thord Nielsen beklædte det.

⁹⁰ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 9-10.

⁹¹ Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. pp. 8-9.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Navnet på Anders Andersen Kjærulfs hustru kendes ifølge Klitgaard ikke. Men han mener de havde mindst en datter og tre sønner, herunder ovennævnte ane nr. 12208 Anders Andersen Kjærulf. Den nævnte datter har ifølge Klitgaard formentlig været mor til Klement Andersen (født 1484? henrettet 1536), kendt i historien under navnet Skipper Klement (som *"forraadte baade sig selv og Kjærulferne ved sine daarlige Krigsanslag"*⁹²).

24416. Anders Andersen Kjærulf var søn af:

48832. Anders Ulf.

Klitgaard refererer, at Anders Ulf levede i midten af 1400-tallet, se tekstboks om Kjærulf-ernes oprindelse side 99.

Navnet på Anders Ulf/Kjærulfs hustru kendes ifølge Klitgaard ikke.

- 191. Maren Jensdatter** (samme person som ane nr. 91 i dette kapitel og ane nr. 187 ligeledes i dette kapitel (dobbelt anesammenfald), dvs. tre af Marens børn er direkte aner).

Hun blev født **ca. 1702**. Hun er måske født i Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt, hvor hendes far bor da Maren dør. I Torslev sogn er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1748.

Maren Jensdatter blev gift med **Thomas Christensen ca. 1727**. Se ovenfor, ane nr. 190 Thomas Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Maren Jensdatter døde i februar 1741 i Hejselholt i Taars sogn, Hjørring amt (hvor familien boede). Hun angives da at være 39 år gammel. Hun blev begravet den **22. februar 1741** på Taars kirkegård.

⁹² Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*. Ibid. p. 9. Klitgaard citerer den lærde vendsysselske bonde Peder Laursen Dyrskjøt (født 1630, død 1707), der var ivrig slægtsforsker og som i særdeleshed interesserede sig for Kjærulf-erne.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

191. Maren Jensdatter var datter af:

382. Jens Thomsen. Han blev født **ca. 1681.**

Han blev gift med **Birgitte Laursdatter.**

Barn af Jens Thomsen og Birgitte Laursdatter:

191. i **Maren Jensdatter**, født 1702, begravet den 22. februar 1741.

Da Jens og Birgittes datter Maren dør i 1741, er Jens Thomsen værge for hendes børn i forbindelse med skiftet, og han angives da at bo i Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt.

Jens Thomsen døde i 1764 i Sønder Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 83 år gammel. Han blev begravet den **8. april 1764** på Torslev kirkegård.

383. Birgitte Laursdatter. Hun blev født **ca. 1685.**

Hun blev gift med **Jens Thomsen.** Se ovenfor, ane nr. 382 Jens Thomsen vedr. deres fælles barn mv.

Birgitte Laursdatter døde i februar 1757 i Ørslev i Torslev sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 72 år gammel. Hun blev begravet den **23. februar 1757** på Torslev kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

E Niels Pedersen - og hans aner (Kristians morfar)

Kristians aner på morfarens side stammer fra de tidligere Hvetbo og Børglum herreder i det tidligere Hjørring amt og fra øen Egholm (der ligger i Limfjorden) i det tidligere Kær herred i Aalborg amt.

Morfaren – Niels Pedersen - var født på gården Skadeland i Jetsmark sogn i Hvetbo herred, Hjørring amt, hvor faderen var gårdmand og i øvrigt selv var født. Faderen måtte imidlertid – af ukendte årsager men måske på grund af de dårlige tider for landbruget – flytte fra gården allerede i 1845, hvor Niels er 3 år gammel. De flytter da til nabosognet Saltum sogn, hvor faderen bliver husmand og arbejder som daglejer.

Niels bor hjemme de første år inden han kommer ud som tjenestekarl på forskellige gårde i Saltum, Ingstrup og Jetsmark sogne i Hvetbo herred. Da Niels er 29 år, flytter han i 1871 fra Jetsmark sogn til Dronninglund sogn i Dronninglund herred, Hjørring amt. Her er han tjenestekarl i et par år, inden han i 1873 gifter sig med Johanne Elise Pedersen.

Efter vielsen bliver Niels bestyrer af Hellevad-Ørum fattiggård, der lå i Sønder Ravnstrup i Ørum sogn, Hjørring amt. Omkring 1885 forlader Niels posten som bestyrer af Hellevad-Ørum fattiggård og flytter med familien til Hjallerup i Dronninglund sogn (nabosogne), begge i Hjørring amt, hvor Niels bliver gårdmand.

Niels blev som nævnt født i Jetsmark sogn i Hvetbo herred. Niels' aner kan herudover spores til Hune, Saltum, Ingstrup og Vester Hjermitslev sogne i Hvetbo herred og til Vrensted, Tise og Børglum sogne i Børglum herred. Desuden kan en gren af anerne spores til øen Egholm (Vor Frue Landsogn) i Kær herred i det tidligere Aalborg amt.

Beboerne på Egholm havde i 1600-tallet en del samkvem med beboerne i Hvetbo herred (hvilket kan ses af kirke- og tingbøger), og det gælder også Niels Pedersens aner.

Slægterne på Egholm er beskrevet af Kristian Værnfelt i *Egholmbogen*, som han udgav i 1935⁹³. Værnfelt beskriver bl.a. hvordan Kjeld Sørensen Mørch i midten af 1500-tallet boede på gården Torpsminde på Egholm, og hvordan han er stamfader til en meget stor slægt, der under navne som Mørch, Corfitzen, Kjeldsen, Bentzen og Egholm findes i bl.a. Vestindien, Norge, på Færøerne, i København og - selvfølgelig - talrigest omkring Aalborg. Omkring år 1600 hørte alle Egholms fæstere til denne slægt.

Niels Pedersens forbindelse til denne slægt går via Kjeld Sørensen Mørchs søn Peder (også kaldet Per), der boede på gården Damgaard på Egholm. Simon Sørensen, der var Peder Mørch's tipoldebarn, var født på Damgaard, og han var i slutningen af 1600-tallet kongens delefoged i Hvetbo herred (beskrives nedenfor). Han var Niels Pedersens tip-tip-tipoldefar (dvs. Kristians tip-5-oldefar).

Det var ikke kun anerne fra Egholm, der var betydningsfulde gårdmænd. Langt de fleste af Kristians forfædre på morfarens side var gårdmænd (fæstebønder) i det tidligere Hvetbo herred og den vestlige del af Børglum herred. Det var et område, der var stærkt påvirket af sandflugt helt frem til 1800-tallet, og som ødelagde både bygninger og arealer til dyrkning og til tørveskær, hvilket mange af forfædrene må have kæmpet med.

⁹³ Værnfelt, Kr., *Egholmbogen. Historisk topografisk beskrivelse af øen Egholm, Vor Frue landsogn gennem 400 aar*. P. Hansens eff.s Bogtrykkeri. Aksel Schølin, 1937. Særtryk af "Fra Himmerland og Kjær Herred". Egholmbogen er for størstedelen publiceret 1935-1937 som tre artikler i tidsskriftet "Fra Himmerland og Kjær Herred", der kan ses online på Slægtsforskernes Bibliotek: En artikel i bind VIII: <https://slaegtsbibliotek.dk/924041.pdf>, og to artikler i bind IX: <https://slaegtsbibliotek.dk/924042.pdf>. Men særtrykket er udvidet med flere vigtige kapitler ift. disse artikler.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Figur 19. Det tidligere Hjørring amt, med markering af de sogne, som Kristians forfædre kommer fra på morfarens (Niels Pedersens) side: Jetsmark, Hune, Saltum, Ingstrup og Vester Hjermtslev sogne i det tidligere Hvetbo herred, og fra Vrensted, Tise og Børglum sogne i det tidligere Børglum herred. Desuden kommer en gren af anerne fra øen Egholm i Vor Frue Landsogn i det tidligere Kær herred i Aalborg amt (uden for dette kort).

6. Niels Pedersen. Han blev født den **17. oktober 1842** på gården Skadeland i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Han blev hjemmedøbt den 19. oktober 1842 og efterfølgende den 20. november 1842 fremstillet i Jetsmark kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Niels 2 år gammel (angives at være i sit 3. år). Han bor med sine forældre og søskende på gården Skadeland i Store Pandrup i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	37	Gift	Gaardmand
Maren Nielsdatter	36	Gift	Hans kone
Niels Christian Pedersen	13	Ugift	Deres børn
Jens Pedersen	10	Ugift	Deres børn

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Dorthe Marie Pedersen	7	Ugift	Deres børn
Niels Pedersen	3	Ugift	Deres børn
Johanne Kjerstine Pedersen	1	Ugift	Deres børn
Ane Marie Thomsdatter	20	Ugift	Tjenestepige

Den **13. april 1845** flytter Niels og hans øvrige familie fra gården i Jetsmark sogn til Nørre Saltum i Saltum sogn (Hjørring amt), hvor faderen angives at have købt et hus. Ud over Niels anføres familien at bestå af faderen Peder Christian Jensen (35 år), der hidtil var gårdmand i Jetsmark sogn, moderen Maren Nielsdatter (33 år) og Niels' søskende Jens Pedersen (10 år), Dorthe Marie Pedersen (7 år) og Johanne Kirstine Pedersen (½ år).

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Niels 7 år gammel. Han bor med sine forældre og søskende i et hus i Nørre Saltum by i Saltum sogn, Hjørring amt. Desuden bor der Birthe Pedersdatter, der er anført som almisselem (dvs. lever af almisser, dvs. barmhjertighed). Hun er søster til Niels' bedstefar:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	43	Gift	Huusmand, lever af sin Jordlod
Maren Nielsdatter	41	Gift	Hans Kone
Dorthe Marie Pedersdatter	12	Ugift	Deres Børn
Niels Pedersen	8	Ugift	Deres Børn
Johanne Kirstine Pedersen	6	Ugift	Deres Børn
Peder Pedersen	2	Ugift	Deres Børn
Birte Pedersdatter	74	Ugift	Almisselem

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Niels 12 år gammel. Han bor med sine forældre og søskende i præstegården i Nørre Saltum by i Saltum sogn, Hjørring amt, hvor faderen er blevet forpagter. Desuden bor der to tjenestefolk:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	48	Gift	Forpagter af præstegaarden. Huusfader
Maren Nielsdatter	45	Gift	Hans kone
Dorthe Pedersdatter	15	Ugift	Deres børn
Niels Pedersen	13	Ugift	Deres børn
Stine Pedersen	7	Ugift	Deres børn
Peder Pedersen	6	Ugift	Deres børn
Maren Pedersen	5	Ugift	Deres børn
Jens Christian Christensen	40	Ugift	Tjenestefolk
Jesper Pedersen	65	Ugift	Tjenestefolk

Niels Pedersen blev konfirmeret den **3. oktober 1858** i Hune kirke, Hjørring amt (Hune sogn var anneks sogn til Saltum sogn, hvor Niels boede).

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Niels Pedersen 17 år gammel. Han er flyttet hjemmefra og er tjenestekarl hos gårdmand Christen Hansen i Østrup i Saltum sogn, Hjørring amt.

Den **1. november 1867** anmelder Niels, at han flytter fra Saltum sogn, hvor han anføres at have været hos Christen Rendbek i Østrup. Der kan være tale om samme gårdmand, som Niels tjente hos ved folketællingen i 1860, hvor navnet var angivet som Christen Hansen. Niels flytter til Ingstrup sogn, ligeledes i Hjørring amt. Niels er da 25 år gammel.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Den **3. november 1867** anmelder Niels sin tilgang til Ingstrup sogn, og det oplyses, at han skal være på Kjettrupgaard.

Den **1. november 1869** anmelder Niels, at han flytter fra Kjettrupgaard i Ingstrup sogn til Jetsmark sogn, ligeledes i Hjørring amt. Niels er nu 27 år gammel.

Den **31. december 1869** bliver Niels Pedersens flytning den 1. november 1869 fra Ingstrup sogn til Jetsmark sogn indført på tilgangslisten i kirkebogen i Jetsmark sogn. Det anføres tillige, at han skal være tjenestekarl på Mosegaarden.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Niels 27 år gammel. Han er avlskarl på Mosegaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Carl Andreas Hofftvad Røggild	36	Gift	Huusfader Forpagter af Gaarden
Marie Sophie Røggild	36	Gift	Huusmoder
Ane Petersen	18	Ugift	Slægting
Marie Nielsen	27	Ugift	Tjenestetyende, Mejerske
Mariane Nielsen	18	Ugift	Tjenestetyende, Kokkepige
Larsine Jensen	19	Ugift	Tjenestetyende, Malkepige
Elsine Pedersen	19	Ugift	Tjenestetyende, Malkepige
Niels Pedersen	27	Ugift	Tjenestetyende, Avlskarl
Lars Jensen Rindbæk	27	Ugift	Tjenestetyende, Staldkarl
Niels Christian Albrechtsen	22	Ugift	Tjenestetyende, Arbeidskarl
Jens Olesen Peersen	21	Ugift	Tjenestetyende, Arbeidskarl
Thomas Nielsen	49	Gift	Tjenestetyende, Røgter
Niels Christian Jensen	16	Ugift	Tjenestetyende, Dreng

Den **1. november 1871** anmelder Niels Pedersen, at han lytter fra Jetsmark sogn, hvor han har været tjenestekarl på Mosegaard. Niels er nu 29 år gammel. Det er ikke angivet hvortil han flytter. Det fremgår derimod af kirkebogen for Dronninglund sogn i Hjørring amt, hvor Niels Pedersen den **4. november 1871** er anført som tilflyttet fra Jetsmark sogn.

Niels Pedersen blev gift med **Johanne Elise Pedersen** den **31. oktober 1873** i Dronninglund kirke, Hjørring amt. Niels er da 31 år gammel og anføres at komme fra Frederikshvile, der var en gård i/ved Hjallerup i Dronninglund sogn, mens Johanne var næsten 24 år gammel og boede hos forældrene på Hjallerup skole i Dronninglund sogn.

Se kapitel F vedrørende Johanne Elise Pedersen og hendes aner.

- Børn af Niels Pedersen og Johanne Elise Pedersen:*
3. i **Johanne Christine Maria Pedersen**, født den 16. august 1874, død den 25. marts 1950.
 - ii **Emma Jensine Kirstine Pedersen**, født den 3. oktober 1876.
 - iii **Petrea Sørine Pedersen**, født den 6. juni 1878.
 - iv **Peter Søre Pedersen**, født den 16. juli 1881.
 - v **Anna Caroline Pedersen**, født den 27. september 1882, død den 29. november 1895.
 - vi **Johannes Søre Pedersen**, født den 27. september 1885, død i april 1959.
 - vii **Kristine Martine Pedersen**, født den 1. februar 1887.
 - viii **Kristian Søre Pedersen**, født den 17. november 1889.
 - ix **Jens Alfred Søre Pedersen**, født den 30. september 1891.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16



Figur 20. Hellevad-Ørum fattiggård/alderdomshjem, Bjørnbækvej 2, Ravnstrup, 9320 Hjallerup

Hellevad-Ørum sogneråd købte den 24. november 1871 Svend Pedersens gård "Sønder Ravnstrup" for at benytte den til fattiggård. I 1880 var fattiggården fuld belagt. Gården var i 1924 i benævnelsen et alderdomshjem.

I den tidligere "Kommunegården" Sdr. Ravnstrup havde Hellevad-Ørum kommune Alderdomshjem frem til 1942. Gården blev købt af Holger Nielsen, Nr. Raunstrup, og herefter anvendt til lejr for Dansk Nationalsocialistisk Arbejderpartiet (DNSAP).

Foto fra 1942. Tekst og billede er fra arkiv.dk: <https://arkiv.dk/vis/5433869> /2022-10-14.

Niels Pedersen var bestyrer af Hellevad-Ørum Fattiggaard fra 1873/74 til ca. 1885.

Der er ikke tale om det nuværende Sdr. Ravnstrup ved Hjallerup, men den nordligere beliggende gård, som oprindeligt var udflyttet fra Nørre Ravnstrup.

Efter vielsen og inden første barn fødes i **august 1874**, flytter Niels og Johanne til Hellevad-Ørum Fattiggård i Ørum sogn, Hjørring amt, hvor Niels bliver bestyrer.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Niels 37 år gammel og bor med sin kone og børn på fattiggården i Ørum sogn, Hjørring amt, hvor han er bestyrer (hans navn er fejlagtigt anført som Peder Pedersen). Desuden bor der en lærer og to tjenestefolk samt 25 børn og voksne under fattigforsørgelse (som ikke er vist her):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Sørinus Anton Gjerum	51	Ugift	Lærer
Peder Pedersen	36	Gift	Bestyrer
Johane Elise Jensen	30	Gift	Hans Hustru
Johane Christine Pedersen	5	Ugift	Deres Børen
Emma Jensine Pedersen	3	Ugift	Deres Børen
Søvine Petrea Pedersen	1	Ugift	Deres Børen
Peder Sørrensen	28	Gift	Tjenestefaalk
Inger Christine Christensen	24	Ugift	Tjenestefaalk

Samt 25 børn og voksne under fattigforsørgelse.

På et tidspunkt mellem **september 1882** (hvor datteren Anna Caroline døbes) og **september 1885** (hvor sønnen Johannes Søe døbes) flytter Niels Pedersen og hans familie fra Sønder Ravnstrup i Ørum sogn (Hellevad-Ørum Fattiggaard) til Hjallerup i Dronninglund sogn (begge steder i Hjørring amt), hvor Niels bliver gårdmand. Ved folketællingerne i 1901 og i 1911 oplyses, at familien er flyttet til Dronninglund sogn i 1885. Det oplyses samtidig, at de da kommer fra Hallund sogn. Familien synes altså at have boet kortvarigt i Hallund sogn, før de flytter til Hjallerup i Dronninglund sogn.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Figur 21. Niels Pedersen og hans kone Johanne Elise Pedersen med deres børn. Foto fra ca. 1893 (vurderet ud fra børnenes alder).

Forreste række må det fra venstre være Kristian, Kristine og Jens.

Midterste række må fra venstre være mor Johanne Elise, Johannes, Anna Caroline, Peter og far Niels.

Bagerste række fra venstre Johanne Christine Maria (ane nr. 3), Emma Jensine Kirstine og Petrea Sørine (de to sidstnævnte er vanskelige at skelne og kan være omvendt rækkefølge).

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Niels 47 år gammel og gårdmand. Han bor med sin kone og børn på deres gård i Hjallerup i Dronninglund sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Pedersen	47	Gift	Husfader, Gaardmand
Johane Elise Jensen	40	Gift	Husmoder, Hustru
Johane Kirstine Marie Pedersen	15	Ugift	Barn
Emma Jensine Kirstine Pedersen	13	Ugift	Barn
Petrea Sørine Pedersen	11	Ugift	Barn
Peter Søe Pedersen	8	Ugift	Barn
Anne Karoline Pedersen	7	Ugift	Barn
Johannes Søe Pedersen	4	Ugift	Barn
Kirstine Martine Pedersen	3	Ugift	Barn
Christian Søe Pedersen	Under 1 Aar	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1901** er Niels 58 år gammel og gårdmand (gårdejer). Han bor med sin kone og fem af deres børn på deres gård i Hjallerup i Dronninglund sogn, Hjørring amt (matr.nr. 20):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Pedersen	17/10 1842	Gift	Husfader, Gaardejer
Johanne Elise Søe Jensen	3/11 1844	Gift	Husmoder
Johanne Christine Maria Pedersen	16/8 1874	Ugift	Datter
Johannes Søe Jensen Pedersen	27/9 1885	Ugift	Søn
Christine Martine Pedersen	1/2 1887	Ugift	Datter
Christjan Søe Pedersen	14/11 1889	Ugift	Søn
Jens Alfred Søe Pedersen	30/9 1891	Ugift	Søn

Ved folketællingen den **1. februar 1906** er Niels 63 år gammel og gårdmand (gårdejer). Han bor med sin kone og tre af deres børn på deres gård i Hjallerup i Dronninglund sogn, Hjørring amt (matr.nr. 20). Datteren Johanne Christine Maria (ane nr. 3) er anført som slægtning og er blevet gift, og hendes mand, Niels Jensen Nielsen (ane nr. 2), bor også på gården sammen med deres datter Anna Theodora Nielsen (Niels og Johanne Elises barnebarn). Niels og Johanne Elises barnebarn Anna Karoline Nielsen bor der også, hun er datter af Petrea Sørine og i øvrigt opkaldt efter Niels og Johanne Elises datter af samme navn, der døde i 1895. Endelig bor der en tjenestedreng/-karl. Han er anført som værende født den 1. maj 1906, hvilket naturligvis er en fejl:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Pedersen	17/10 1842	Gift	Husfader, Gaardejer
Johanne Elise Pedersen	3/11 1849	Gift	Husmoder
Johanne Christine Maria Nielsen	16/8 1874	Gift	SI (= Slægtning)
Niels Jensen Nielsen	16/3 1880	Gift	Husmand (Erhverv)
Jens Alfred Sø Pedersen	30/9 1891	Ugift	Barn
Ane Karoline Nielsen	17/7 1902	Ugift	Barne Barn
Ane Theodora Nielsen	23/8 1904	Ugift	Barne Barn
Kristine Martine Pedersen	1/2 1887	Ugift	Barn
Niels Chr Andersen	1/5 1906	Ugift	Tjenestetyende

Ved folketællingen den **1. februar 1911** er Niels 68 år gammel. Han har nu solgt gården og bor i et hus i Hjallerup by i Dronninglund sogn, Hjørring amt sammen med sin kone, en datter og barnebarnet Anna Karoline Nielsen (står anført som barn), der er datter af Petrea Sørine.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Niels er anført med erhvervet "Partrikulier" (particulier), dvs. han lever af sin formue (huset ligger Algade 6 i Hjallerup, hvilket dog ikke fremgår af denne folketælling):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Pedersen	17/10 42	Gift	Husfader, Partrikulier
Elise Søe Jensen	3/11 49	Gift	Husmoder
Kirstine Martine Pedersen	1/2 87	Ugift	Datter i Huset
Anna Karoline Nielsen	17/7 02	Ugift	Barn

Ved folketællingen den **1. februar 1916** er Niels 73 år gammel. Han bor sammen med sin kone i deres hus i Hjallerup by, Dronninglund sogn, Hjørring amt. Niels er anført som arbejdsmand. Ved denne tælling anføres også de talte personers formue. Niels' formue er angivet til '0' (er ikke medtaget nedenfor):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Pedersen	17/10 1842	Gift	Husfader, Arbejdsmand
Johanne Petersen	3/10 1849	Gift	Husmoder

Ved folketællingen den **1. februar 1921** er Niels 78 år gammel. Han bor sammen med sin kone i deres hus i Hjallerup by, Dronninglund sogn, Hjørring amt. Niels er anført som arbejdsmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Pedersen	17/10 1842	Gift	Husfader, Arbejdsmand
Johanne Elise Pedersen	3/11 1849	Gift	Husmoder

Ved folketællingen den **5. november 1925** er Niels 83 år gammel. Han bor fortsat sammen med sin kone i deres hus i Hjallerup by, Dronninglund sogn, Hjørring amt, der er anført som matr.nr. 15ø (ligger Algade 6 i Hjallerup). Niels er anført at leve af sin aldersrente (svarer til folkepension):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Pedersen Niels	17/10 1842	Gift	Husfader, Aldersrente
Pedersen f. Sø Jensen Johanne Elise	3/10 1849	Gift	Husmoder

Niels Pedersens kone, Johanne Elise Pedersen, døde den **5. juni 1930**. Hun var da 80 år gammel.

Ved folketællingen den **5. november 1930** er Niels 88 år gammel. Han bor fortsat i Algade 6 (matr.nr. 15ø) i Hjallerup by, Dronninglund sogn, Hjørring amt, men han er nu enkemand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Pedersen Niels	17/10 1842	Enkemand	Aldersrente

Niels Pedersen døde den **13. marts 1934**. Han var da 91 år gammel og boede i Algade 6 i Hjallerup, Dronninglund sogn, Hjørring amt. Han blev begravet den 20. marts 1934 på Hjallerup kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16



Figur 22. Oversigt over Niels Pedersens kendte forfædre (Kristians morfar samt hans oldeforældre, tipolde-forældre, tip-tip-oldeforældre, tip-tip-tip-oldeforældre og tip-tip-tip-tip-oldeforældre på morfarens side).

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

E.1 Niels Pedersens forældre (Kristians oldeforældre)

12. Peder Christian Jensen. Han blev født i 1809 på gården Skadeland i Store Pandrup i Jetsmark sogn, Hjørring amt og døbt den **15. februar 1809** i Jetsmark kirke.

Han blev konfirmeret i 1823 i Jetsmark kirke, Hjørring amt. Det er ikke angivet på hvilken dag konfirmationen er udført, og det har derfor formentlig været den første søndag efter påske, dvs. den **6. april 1823**. Præsten giver Peder Christian følgende *"Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Lært Lærebogen og Catechismus hos mig, et sædeligt forhold"*. Et sædeligt forhold skal forstås i betydningen en god og dannet opførsel.

Peder Christian blev gift med **Maren Nielsdatter** den **26. december 1830** i Jetsmark kirke, Hjørring amt. Peder Christian var da 21 år gammel og boede hjemme hos forældrene på gården Skadeland i Jetsmark sogn, mens Maren var 20 år gammel og kom fra Fruensgaard, ligeledes i Jetsmark sogn. De to gårde lå tæt ved hinanden, og begge blev tidligere ifølge C. Klitgaard⁹⁴ henregnet til Store Pandrup, se figur 24.

Børn af Peder Christian Jensen og Maren Nielsdatter:

- i **Niels Christian Pedersen**, født den 23. april 1832.
- ii **Dorthe Marie Pedersdatter**, født den 18. marts 1834, død den 7. juni 1834.
- iii **Jens Pedersen**, født den 20. april 1835.
- iv **Dorthe Marie Pedersdatter**, født den 21. april 1838.
- v **Kirsten Pedersdatter**, født den 11. juni 1841, død i juni 1841.
6. vi **Niels Pedersen**, født den 11. oktober 1842.
- vii **Johanne Kirstine Pedersdatter**, født den 20. september 1844.
- viii **Peder Pedersen**, født den 19. april 1848.
- ix **Maren Pedersdatter**, født den 30. august 1850.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Peder Christian 25 år gammel. Han er gårdmand på gården Skadeland i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Han bor med sin kone og deres søn, samt to tjenestefolk. Desuden bor der Peder Christians forældre på aftægt: Jens Pedersen og Dorthe Christensdatter:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	26	Gift	Gaardmand
Maren Nielsdatter	24	Gift	Hans Kone
Niels Christian Peder Christiansen	2	-	Deres Søn
Jens Pedersen	62	Gift	Aftægtsmand
Dorethe Christensdatter	65	Gift	Hans Kone
Maren Christensdatter	38	Ugift	Huufaderens Tjenestefolk
Christophe Christophasen	16	Ugift	Huufaderens Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Peder Christian 31 år gammel. Han er gårdmand på gården Skadeland i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Han bor med sin kone og deres børn, samt en tjenestepige og en tjenestekarl. Desuden bor der Peder Christians far (Jens Pedersen) på aftægt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	30	Gift	Gaardmand
Maren Nielsdatter	29	Gift	Hans Kone

⁹⁴ Klitgaard, Carl, *Hvetbo Herred*. Trykt i Stiftbogtrykkeriet, Aalborg, 1. del 1906, 2. del 1907. Kan findes online på Slægtsforskernes Bibliotek: Del 1: <https://slaegtsbibliotek.dk/909264.pdf>. Del 2: <https://slaegtsbibliotek.dk/909265.pdf>.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Niels Christian Pedersen	8	Ugift	Deres Barn
Jens Pedersen	5	Ugift	Deres Barn
Dorthe Marie Pedersdatter	2	Ugift	Deres Barn
Jens Pedersen	70	Enke	Aftægtsmand
Peder Jensen	27	Ugift	Tjenestekarl
Magrethe Kjersten Christensdatter	18	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Peder Christian 36 år gammel. Han er gårdmand på gården Skadeland i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Han bor med sin kone og deres børn, samt en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	37	Gift	Gaardmand
Maren Nielsdatter	36	Gift	Hans kone
Niels Christian Pedersen	13	Ugift	Deres børn
Jens Pedersen	10	Ugift	Deres børn
Dorthe Marie Pedersen	7	Ugift	Deres børn
Niels Pedersen	3	Ugift	Deres børn
Johanne Kjerstine Pedersen	1	Ugift	Deres børn
Ane Marie Thomsdatter	20	Ugift	Tjenestepige

Den **13. april 1845** anmelder familien, at de flytter fra Jetsmark sogn til Nørre Saltum i Saltum sogn, begge i Hjørring amt. Det angives, at Peder Christian er gårdmand, men nu har købt et hus i Nørre Saltum. Familien består ud over Peder Christian af konen Maren og børnene Jens, Dorthe Marie, Niels og Johanne Kirstine. Sønnen Niels Christian flytter derimod ikke med til Saltum sogn, men bliver i Jetsmark sogn.

Den **18. april 1845** anmelder Peder Christian og de øvrige medlemmer af familien tilsvarende deres ankomst til Saltum sogn.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Peder Christian 41 år gammel (anføres at være 43 år). Han er husmand og bor i et hus i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt sammen med sin kone og deres børn. Desuden bor der en ældre kvinde, der anføres at være almisselem (dvs. lever af almisse, dvs. barmhjertighed):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	43	Gift	Huusmand, lever af sin Jordlod
Maren Nielsdatter	41	Gift	Hans Kone
Dorthe Marie Pedersdatter	12	Ugift	Deres Børn
Niels Pedersen	8	Ugift	Deres Børn
Johanne Kirstine Pedersen	6	Ugift	Deres Børn
Peder Pedersen	2	Ugift	Deres Børn
Birte Pedersdatter	74	Ugift	Almisselem

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Peder Christian 46 år gammel (anføres at være 48 år). Han er nu forpagter af præstegården i Nørre Saltum by i Saltum sogn, Hjørring amt. Han bor med sin kone og deres børn, samt to tjenestefolk:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	48	Gift	Forpagter af præstegaarden, Huusfader
Maren Nielsdatter	45	Gift	Hans kone

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dorthe Pedersdatter	15	Ugift	Deres børn
Niels Pedersen	13	Ugift	Deres børn
Stine Pedersen	7	Ugift	Deres børn
Peder Pedersen	6	Ugift	Deres børn
Maren Pedersen	5	Ugift	Deres børn
Jens Christian Christensen	40	Ugift	Tjenestefolk
Jesper Pedersen	65	Ugift	Tjenestefolk

Det er uvist hvor længe Peder Christian var forpagter af præstegården i Saltum sogn, men det kan kun have været nogle få år omkring 1855. Da datteren Dorthe Marie bliver konfirmeret i april 1852, er Peder Christian således anført som husmand. og det er han også i oktober 1858, hvor sønnen Niels bliver konfirmeret.

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Peder Christian 51 år gammel. Han er nu husmand og daglejer og bor i et hus i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt sammen med sin kone og tre af deres børn (personernes navne og alder er – som det ofte ses ved folketællingerne – ikke angivet helt korrekt):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	52	Gift	Huusmd, dagleier
Maren Nielsdatter	50	Gift	Hans kone
Stine Pedersen	16	Ugift	Deres børn
Peder Pedersen	12	Ugift	Deres børn
Maren Kirstine Pedersdatter	10	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Peder Christian 61 år gammel. Han bor med sin kone i et hus i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	61	Gift	Husfader, Jordbruger
Maren Nielsdatter	59	Gift	Husmoder

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Peder Christian 71 år gammel. Han bor med sin kone i et hus i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Desuden bor der barnebarnet Jens Pedersen Sørensen (anført som Jens Peter Sørensen), der er uægte søn (dvs. født uden for ægteskab) af Peder Christian og Marens datter Maren:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	71	Gift	Husfader, Husmand
Maren Nielsdatter	69	Gift	Hans Hustru
Jens Peter Sørensen	3	Ugift	Dattersøn

Peder Christians kone, Maren Nielsdatter, døde den **1. december 1881**.

Peder Christian Jensen døde den **22. marts 1885** i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Han var da 76 år gammel, enkemand og aftægtsmand. Han blev begravet den 30. marts 1885 på Saltum kirkegård.

- 13. Maren Nielsdatter.** Hun blev født den **30. oktober 1810** på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Hun blev hjemmedøbt den 31. oktober 1810 og efterfølgende den 23. december 1810 fremstillet i Ingstrup kirke.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Hun blev konfirmeret i 1825 i Ingstrup kirke, Hjørring amt. Kirkebogen anfører ingen dato for konfirmationen, men det har formentlig været den første søndag efter påske, dvs. den **10. april 1825**. Præsten giver da følgende *"Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Boglæsning, Catechismus, Lærebog, Bibelhistorie godt, Skrivning nogenlunde"*.

Maren Nielsdatter blev gift med **Peder Christian Jensen** den **26. december 1830** i Jetsmark kirke, Hjørring amt. Maren var da 20 år gammel og kom fra Fruensgaard i Jetsmark sogn, mens Peder Christian var 21 år gammel og boede hos forældrene på gården Skadeland i Jetsmark sogn. De to gårde lå tæt ved hinanden, og begge blev tidligere ifølge C. Klitgaard⁹⁵ henregnet til Store Pandrup, se figur 24.

Se ovenfor, ane nr. 12 Peder Cristian Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Maren Nielsdatter døde den **1. december 1881** i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt, Hun var da 71 år gammel. Hun blev begravet den 9. december 1881 på Saltum kirkegård.

⁹⁵ Klitgaard, C., *Hvetbo Herred*. Ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

E.1.1 Niels Pedersens farfar og farmor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)

Figur 23. Figuren viser relationen mellem Kristian (ane nr. 1) og Niels Pedersen (ane nr. 6) og Niels' forfædre på faderens side (ane nr. 12, 24, 25 etc.).

Ane nr. 12 (Peder Christian Jensen, Niels Pedersens far) er beskrevet ovenfor.

Ane nr. 24, 25, 48, 49, 50 og 51 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (ane nr. 96, 97, 98, 99, 102, 103, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 206, 207, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 788, 789, 790, 1576, 1577, 1578, 1579, 3158, 3159, 6316 og 12632) - beskrives nedenfor i dette kapitel.



24. Jens Pedersen. Han blev født i 1771 på Østergaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt og døbt den **20. marts 1771** i Saltum kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens 16 år gammel (anført som 14 år). Han bor sammen med sin far og sin lillesøster i et hus et sted kaldet Tornene i landsbyen Pirup i Hune sogn, Hjørring amt (hans mor er død i 1785):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Nielsen Tornene	62	Enke	Huusfader, Huusmand
Jens Pedersen	14	Ugift	Hans Børn
Birthe Pedersdatter	10	Ugift	Hans Børn

I lægsrullen er i **1795** anført: Jens, Peder Østergaards søn, født i Saltum, 23 Aar gl. 60½ tomme høj [= 157,9 cm], opholder sig i Pandrup, ulægt skurv (Pandrup ligger i Jetsmark sogn, Hjørring amt).

I lægsrullen i **1797** er tillige anført: Samme tilstand, udslæt i hovedet.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jens 29 år gammel. Han er tjenestekarl hos en gårdmand i Store Pandrup i Jetsmark sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Jensen	69	Enke	Husbonde, Bonde og Gårdbeboer
Kirsten Christensdatter	32	Ugift	Hans barn
Jens Pedersen	30	Ugift	Tjenestekarl

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Jens Pedersen blev gift med **Dorthe Christensdatter** den **3. april 1808** i Jetsmark kirke, Hjørring amt (lysning den 12. marts 1808). Jens var da 37 år gammel og kom fra gården Skadeland i Store Pandrup i Jetsmark sogn, Hjørring amt, mens Dorthe var 38 år og oplyses at komme fra Store Pandrup i Jetsmark sogn.

Barn af Jens Pedersen og Dorthe Christensdatter:

12. i **Peder Christian Jensen**, døbt den 15. februar 1809, død den 22. marts 1885.

Jens Pedersen har formentlig allerede ved vielsen været fæster af Skadeland, og han havde gården ind til sønnen Peder Christian overtager den. Det vides ikke hverken hvornår Jens fæster gården eller hvornår sønnen overtager den.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jens 62 år gammel. Han bor sammen med sin kone og er på aftægt hos deres søn og hans familie på gården Skadeland i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Desuden bor der to tjenestefolk:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	26	Gift	Gaardmand
Maren Nielsdatter	24	Gift	Hans Kone
Niels Christian Peder Christiansen	2	-	Deres Søn
Jens Pedersen	62	Gift	Aftægtsmand
Dorethe Christensdatter	65	Gift	Hans Kone
Maren Christensdatter	38	Ugift	Huusfaderens Tjenestefolk
Christophe Christophasen	16	Ugift	Huusfaderens Tjenestefolk

Jens Pedersens kone, Dorthe Christensdatter, døde den **5. marts 1834**.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Jens 68 år gammel og enkemand og aftægtsmand. Han bor hos sin søn og hans familie på gården Skadeland i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Desuden bor der to tjenestefolk:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Christian Jensen	30	Gift	Gaardmand
Maren Nielsdatter	29	Gift	Hans Kone
Niels Christian Pedersen	8	Ugift	Deres Barn
Jens Pedersen	5	Ugift	Deres Barn
Dorthe Marie Pedersdatter	2	Ugift	Deres Barn
Jens Pedersen	70	Enke	Aftægtsmand
Peder Jensen	27	Ugift	Tjenestekarl
Magrethe Kjersten Christensdatter	18	Ugift	Tjenestepige

Jens Pedersen døde den **3. april 1843** på gården Skadeland i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Han var da 72 år gammel, enkemand og aftægtsmand. Han blev begravet den 9. april 1843 på Jetsmark kirkegård.

25. **Dorthe Christensdatter**. Hun blev født i 1769 i Kvorup i Jetsmark sogn, Hjørring amt og døbt den **15. maj 1769** i Jetsmark kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Dorthe 18 år gammel. Hun er tjenestepige hos en gårdmand i Faarup by i Saltum sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Stien	30	Gift	Gaardbeoer

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mette Nielsdatter	23	Gift	Kone
Else Larsdatter	2		Deres Barn
Morten Jørgensen	22	Ugift	Tjenestefolk
Dorthe Christensdatter	18	Ugift	Tjenestefolk

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Dorthe 31 år gammel. Hun er tjenestepige hos en gårdmand i Store Pandrup i Jetsmark sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Berthel Nielsen	57	Gift	Husbonde, Bonde og Gårdbeboer
Else Nielsdatter	48	Gift	Hans kone
Niels Pedersen	34	Gift	Tjenestekarl
Dorthe Christensdatter	28	Ugift	Tjenestepige
Peder Jensen	15	Ugift	Tjenestedreng

Dorthe Christensdatter blev gift med **Jens Pedersen** den **3. april 1808** i Jetsmark kirke, Hjørring amt (lysning den 12. marts 1808). Dorthe var da 38 år gammel og oplyses at komme fra Store Pandrup i Jetsmark sogn, mens Jens var 37 år gammel og kom fra gården Skadeland i Store Pandrup i Jetsmark sogn.

Se ovenfor, ane nr. 24 Jens Pedersen vedr. deres fælles barn mv.

Dorthe Christensdatter døde den **5. marts 1834**. Hun var da 64 år gammel og boede sammen med sin mand på aftægt hos deres søn og hans familie på gården Skadeland i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Hun blev begravet den 12. marts 1834 på Jetsmark kirkegård.

E.1.1.1 Niels Pedersens oldeforældre på faderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)

48. Peder Nielsen Østergaard. Han blev født i 1724 på Klostergaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt og døbt den **6. januar 1725** i Jetsmark kirke.

Han blev gift med **Else Simonsdatter** den **31. oktober 1765** i Saltum kirke, Hjørring amt (trolovet den 9. august 1765). Peder var da 40 år gammel og boede på Østergaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, mens Else var 29 år og kom fra Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn.

Børn af Peder Nielsen Østergaard og Else Simonsdatter:

- i **Niels Pedersen**, døbt den 13. juli 1766.
- ii **Johanne Marie Pedersdatter**, døbt den 16. august 1767.
- iii **Simon Pedersen**, døbt den 13. august 1769, begravet den 24. marts 1773.
24. iv **Jens Pedersen**, døbt den 20. marts 1771, død den 3. april 1843.
- v **Peder Pedersen**, døbt den 27. december 1772, begravet den 14. februar 1773.
- vi **Birthe Pedersdatter**, døbt den 18. juni 1775, begravet den 26. november 1775.
- vii **Birthe Pedersdatter**, døbt den 29. april 1777, død den 3. maj 1851.

Peder Nielsen havde Østergaard i Nørre Saltum i Saltum sogn i fæste, men mistede af ukendte årsager fæstet af gården. Familien flyttede i stedet til et sted kaldet Tornene i landsbyen Pirup i Hune sogn, Hjørring amt.

De er flyttet fra Østergaard før den **3. juli 1785**, hvor Else Simonsdatter bliver begravet, da hun bliver begravet på Hune kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Peder 62 år gammel. Han er enkemand og husmand og bor sammen med sine to yngste børn i et hus et sted kaldet Tornene i landsbyen Pirup i Hune sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Nielsen Tornene	62	Enke	Huusfader, Husmand
Jens Pedersen	14	Ugift	Hans Børn
Birthe Pedersdatter	10	Ugift	Hans Børn

Peder Nielsen Østergaards er ikke med sikkerhed fundet ved folketællingen i **1801**. Da Peders søster Johanne dør i **juni 1804** anføres i skiftet, at hendes bror Peder Nielsen bor i Purkær⁹⁶ i Jetsmark sogn, Hjørring amt hos Christen Hedegaard. Her er han ikke at finde ved folketællingen i 1801.

Peder Nielsen Østergaard døde i februar 1808. Han var da 83 år gammel og boede i Purkær i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Han blev begravet den **14. februar 1808** på Jetsmark kirkegård.

48. Peder Nielsen Østergaard var søn af:

96. Niels Pedersen. Han blev født i 1682 på Vester Brogaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt (Brogaardene (Vester og Øster) var beliggende mellem landsbyerne Kaas og Sønderby, jf. kort på næste side). Niels blev hjemmedøbt den **7. august 1682** og efterfølgende den 28. august 1682 fremstillet i Jetsmark kirke.

Han blev gift med **Maren Jensdatter** den **5. november 1713** i Jetsmark kirke (trolovet den 25. april 1713). Niels var da 31 år gammel, mens Maren var 21 år og anføres at komme fra Klostergaard (i Jetsmark sogn – lå ved Lille Pandrup, jf. kortet på næste side).

Børn af Niels Pedersen og Maren Jensdatter:

- i **Peder Nielsen**, døbt den 11. marts 1714.
- ii **Birgitte Nielsdatter**, døbt den 27. juli 1715.
- iii **Birgitte Nielsdatter**, døbt den 30. september 1716.
- iv **Peder Nielsen**, døbt den 30. oktober 1718.
- v **Jens Nielsen**, døbt den 31. august 1720.
- vi **Maren Nielsdatter**, døbt den 30. december 1722.
- 48. vii **Peder Nielsen Østergaard**, døbt den 6. januar 1725, begravet den 14. februar 1808.
- viii **Anne Nielsdatter**, døbt den 26. marts 1727.
- ix **Johanne Nielsdatter**, døbt den 27. november 1729, begravet den 21. juni 1804.

Niels og Maren boede på Klostergaard i Jetsmark sogn, hvor alle børnene er født og hvor Niels formentlig har været fæster. De fik - som det ses ovenfor - i alt ni børn, hvoraf de fem døde som små. Kirkebogen er dog ikke særlig præcis og anfører ikke hvem der døde eller blev begravet hvornår, men anfører blot eksempelvis den 29. september 1719: "*Et barn af Klostergaard, Niels Pedersen*"; og den 16. januar 1724: "*2 børn en dreng og en pige Niels Pedersøns i Klostergaard*".

⁹⁶ Purkær var ifølge Postadressebogen fra 1921 gård og huse ved Pandrup i Jetsmark sogn.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Figur 24. Udsnit af Jetsmark sogn, hvor gårdenes navne og placering er angivet. Mod nord (øverst på kortet) ligger Store og Lille Pandrup. Gårdene Fruensgaard og Skadeland hørte til Store Pandrup. Sammen med Bispegaarden (Bisgaard) var det de eneste gårde i Pandrup, der havde særskilte navne. Klostergaard er beliggende syd for Store Pandrup i retning mod kirken. Brogaardene (Vester og Øster) er beliggende mellem landsbyerne Kaas og Sønderby. De nævnte gårde var alle såkaldte enestegårde, dvs. gårde, der lå for sig selv og ikke indgik i et dyrkningsfællesskab. (Kortet er et udsnit af kort i C. Klitgaards bog om Hvetbo herred⁹⁷)

Niels Pedersen døde **ca. 1730** på Klostergaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Hans yngste barn bliver døbt i november 1729, og hans kone bliver trolovet igen i februar 1731. En Niels Pedersen fra Holmsgaard bliver begravet den **10. juni 1730** på Jetsmark kirkegård, og det kan være ham, hvor der så blot er tale om en fejl i angivelsen i kirkebogen ift. hvor han kom fra.

96. Niels Pedersen var søn af:

192. Peder Andersen.

Han blev gift med **Ane Nielsdatter** den **22. oktober 1676** i Saltum kirke, Hjørring amt. Ane anføres da at komme fra Sønder Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt.

⁹⁷ Klitgaard, C., *Hvetbo Herred*, ibid. Del 2.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Børn af Peder Andersen og Ane Nielsdatter:

- i **Lauritz Pedersen**, døbt den 6. januar 1679.
- 96. ii **Niels Pedersen**, hjemmedøbt den 7. august 1681, død ca. 1730.
- iii **Birgite Pedersdatter**, døbt den 27. februar 1684.
- iv **Ane Pedersdatter**, døbt den 28. december 1686.
- v **Dorethe Pedersdatter**, døbt den 16. august 1689.
- vi **Christen Pedersen**, døbt den 25. juli 1695.

Peder og Ane boede i Vester Brogaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født der. Gården hørte til hovedgården Lundergaard. Desværre er der ikke bevaret fæstebreve herfra fra den relevante periode.

Peders (og Anes) død er ikke fundet i kirkebogen for Jetsmark sogn, men kirkebogen har også store mangler pga. skader som følge af vand og mus.

193. Ane Nielsdatter.

Hun blev gift med **Peder Andersen** den **22. oktober 1676** i Saltum kirke, Hjørring amt. Ane anføres da at komme fra Sønder Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt.

Se ovenfor, ane nr. 192 Peder Andersen vedr. deres fælles børn mv.

97. Maren Jensdatter. Hun blev født i 1692 i Klostergaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt og døbt den **21. august 1692** i Jetsmark kirke.

Hun blev gift med **Niels Pedersen** den **5. november 1713** i Jetsmark kirke (trolovet den 25. april 1713). Maren var da 21 år gammel og anføres at komme fra Klostergaard (i Jetsmark sogn – lå ved Lille Pandrup, jf. kortet ovenfor), mens Niels var 31 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 96 Niels Pedersen vedr. deres fælles børn mv.

Niels Pedersen, Marens første mand, døde **ca. 1730**.

Maren Jensdatter blev gift anden gang med **Christen Nielsen Møller** den **14. oktober 1731** i Jetsmark kirke (trolovet den 12. februar 1731).

Børn af Maren Jensdatter og Christen Nielsen Møller:

- x **Birgite Christensdatter**, døbt den 10. februar 1732.
- xi **Inger Christensdatter**, døbt den 7. august 1736.

Maren og Christen boede i Klostergaard i Jetsmark sogn. Christen har formentlig overtaget fæstet efter Marens første mand, Niels Pedersen.

Maren og Christens børn er født på Klostergaard. Senere flytter de fra gården og til Sønderby i Jetsmark sogn, hvor de bor da de dør.

Maren Jensdatter døde i april 1759 i Sønderby i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Hun var da 66 år gammel. Hun blev begravet den **29. april 1759** på Jetsmark kirkegård.

Marens anden mand, Christen Nielsen Møller, døde i maj 1765, ligeledes i Sønderby i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Han var da 70 år gammel. Han blev begravet den **5. juni 1765** på Jetsmark kirkegård.

97. Maren Jensdatter var datter af:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

194. Jens Christensen.

Han blev gift med **Giertrud Pedersdatter** den **4. oktober 1691** i Jetsmark kirke (trolovet den 9. april 1691). Giertrud var da 29 år gammel (Jens' alder kendes ikke), og de anføres at komme fra Klostergaard (i Jetsmark sogn).

Børn af Jens Christensen og Giertrud Pedersdatter:

- 97. i **Maren Jensdatter**, døbt den 21. august 1692, begravet den 29. april 1759.
- ii **Ane Jensdatter**, døbt den 30. september 1694.
- iii **Giertrud Jensdatter**, døbt den 11. oktober 1696.
- iv **Peder Jensen**, døbt den 30. april 1699, begravet den 24. oktober 1700.
- v **Cidzil Jensdatter**, døbt den 16. juli 1702.

Jens og Giertrud boede på Klostergaard i Jetsmark sogn og alle børnene er født der. Jens har formentlig været fæster af gården (se gårdens placering på kortet ovenfor).

195. Giertrud Pedersdatter. Hun blev født i 1661 i Klostergaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt og døbt den **10. november 1661** i Jetsmark kirke.

Hun blev gift med **Jens Christensen** den **4. oktober 1691** i Jetsmark kirke (trolovet den 9. april 1691). Giertrud var da 29 år gammel (Jens' alder kendes ikke), og de anføres at komme fra Klostergaard (i Jetsmark sogn).

Se ovenfor, ane nr. 194 Jens Christensen vedr. deres fælles børn mv.

195. Giertrud Pedersdatter var datter af:

390. Peder Lauritzen. Han blev født ca. 1604.

Han blev gift første gang med **Giertrud Nielsdatter**. Hun dør i 1660 og bliver begravet på Jetsmark kirkegård den **20. februar 1660**, hvor det anføres, at hun kommer fra Klostergaard (i Jetsmark sogn). Peder får året efter en datter med Maren Pedersdatter, der får navnet Giertrud, og det antages derfor, at Giertrud Nielsdatter var Peders forrige hustru.

Peder Lauritzen blev gift anden gang med **Maren Pedersdatter** i **1660 eller 1661**. Peder var da ca. 56 år gammel, mens Maren var ca. 27 år gammel. Ingen af Peders vielser er fundet i Jetsmark sogn kirkebog, men her er også kun sporadisk registreret vielser i den relevant periode.

Børn af Jens Christensen og Maren Pedersdatter:

- 195. i **Giertrud Pedersdatter**, døbt den 10. november 1661.
- ii **Maren Pedersdatter**, døbt den 1. januar 1663.
- iii **Anne Pedersdatter**, døbt den 15. januar 1671, begravet den 31. marts 1671.

Peder Lauritzen og Maren Pedersdatter boede på Klostergaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt, hvor børnene er født.

Peder Lauritzen døde i december 1690 i Klostergaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 86 år gammel. Han blev begravet den **27. december 1690** på Jetsmark kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

391. Maren Pedersdatter. Hun blev født **ca. 1633**.

Hun blev gift med **Peder Lauritzen** i **1660 eller 1661**. Maren var da ca. 27 år gammel, mens Peder var ca. 56 år. Vielsen er ikke fundet i Jetsmark sogn kirkebog, men her er også kun sporadisk registreret vielser i den relevant periode.

Se ovenfor, ane nr. 390 Peder Lauritzen vedr. deres fælles børn mv.

Maren Pedersdatter døde i 1690 i Klostergaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 57 år gammel. Hun blev begravet den **4. marts 1690** på Jetsmark kirkegård.

49. Else Simonsdatter. Hun blev født i 1736 i Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt og døbt den **8. januar 1736** i Saltum kirke.

Hun blev konfirmeret i **1752** i Saltum kirke, Hjørring amt. Datoen er ikke angivet i kirkebogen, men det har sandsynligvis været den 9. april (første søndag efter påske, der var den traditionelle konfirmationsdag).

Hun blev gift med **Peder Nielsen Østergaard** den **31. oktober 1765** i Saltum kirke, Hjørring amt (trolovet den 9. august 1765). Else var da 29 år gammel og kom fra Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, mens Peder var 40 år og boede på Østergaard i Nørre Saltum i Saltum sogn.

Se ovenfor, ane nr. 48 Peder Nielsen Østergaard vedr. deres fælles børn mv.

Else Simonsdatter døde i 1785 i Hune sogn i Hjørring amt. Hun var da 49 år gammel. Hun blev begravet den **3. juli 1785** på Hune kirkegård.

49. Else Simonsdatter var datter af:

98. Simon Jensen. Han blev født i 1701 i Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt og døbt den **13. november 1701** i Saltum kirke.

Han blev gift med **Birgithe Jensdatter** den **24. oktober 1734** i Saltum kirke. Simon var da 33 år gammel og anføres at bo i Bundgaard (i Saltum sogn), mens Birgithe var 23 år gammel.

Barn af Birgithe Jensdatter og Simon Jensen:

49. i **Else Simonsdatter**, døbt den 8. januar 1736, begravet den 3. juli 1785.

Simon og Birgithe boede i Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt, og deres datter er født der.

Simon Jensen døde allerede i oktober 1736 i Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Han var da 34 år gammel. Han blev begravet den **16. oktober 1736** på Saltum kirkegård.

98. Simon Jensen var søn af:

196. Jens Andersen. Han blev født i 1670 i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt og døbt den **20. marts 1670** i Saltum kirke.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Han blev gift med **Else Simonsdatter**. De er sandsynligvis viet i Saltum kirke ca. 1700. Der er ikke bevaret registrering af vielser i Saltum sogn i perioden 1685-1708, og deres vielse er ikke fundet. Både Jens og Else var født i 1670 og har været ca. 30 år gamle i år 1700.

- Børn af Jens Andersen og Else Simonsdatter:*
- 98. i **Simon Jensen**, døbt den 13. november 1701, begravet den 16. oktober 1736.
 - ii **Maren Jensdatter**, døbt den 7. februar 1703, begravet den 10. juli 1704.
 - iii **Maren Jensdatter**, døbt den 29. november 1705.
 - iv **Anne Jensdatter**, døbt den 20. november 1707, begravet den 7. august 1721.
 - v **Else Jensdatter**, døbt den 6. oktober 1709, begravet den 4. oktober 1778.

Jens og Else boede på Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, og alle børnene er født her.

Jens Andersen døde i 1750 på Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Han var da 80 år gammel. Han blev begravet den **8. november 1750** på Saltum kirkegård.

196. Jens Andersen var søn af:

392. Anders Jensen. Han blev født **ca. 1626**.

Han blev gift med **Anne Pedersdatter** den **12. juni 1664** i Saltum kirke, Hjørring amt. Anders var da ca. 38 år gammel, mens Anne var ca. 22 år gammel.

- Børn af Anders Jensen og Anne Pedersdatter:*
- i **Margrethe Andersdatter**, døbt den 4. april 1667.
 - 196. ii **Jens Andersen**, døbt den 20. marts 1670, begravet den 8. november 1750.
 - iii **Tove Andersdatter**, døbt den 10. november 1672, død i 1673.

Anders og Anne boede i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt, hvor børnene er født.

Anders Jensen døde i januar 1709 i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Han angives da at være 83 år gammel. Han blev begravet den **13. januar 1709** på Saltum kirkegård.

393. Anne Pedersdatter. Hun blev født **ca. 1642**.

Hun blev gift med **Anders Jensen** den **12. juni 1664** i Saltum kirke, Hjørring amt. Anne var da ca. 22 år gammel, mens Anders var ca. 38 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 392 Anders Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Anne Pedersdatter døde i februar 1697 i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Hun angives da at være 55 år gammel. Hun blev begravet den **9. februar 1697** på Saltum kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

197. Else Simonsdatter. Hun blev født i 1670 i Jonstrup i Saltum sogn, Hjørring amt og døbt den **2. juli 1670** i Saltum kirke.

Hun blev gift med **Jens Andersen**. De er sandsynligvis viet i Saltum kirke ca. 1700. Der er ikke bevaret registrering af vielser i Saltum sogn i perioden 1685-1708, og deres vielse er ikke fundet. Både Jens og Else var født i 1670 og har været ca. 30 år gamle i år 1700.

Else Simonsdatter døde i januar 1730 i Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Hun var da 59 år gammel. Hun blev begravet den **7. januar 1730** på Saltum kirkegård.

197. Else Simonsdatter var datter af:

394. Simon Sørensen. Han blev født **ca. 1648** på gården Damgaard på øen Egholm. Øen udgjorde Vor Frue Landsogn i Aalborg amt⁹⁸.

Han blev gift med **Ane Jensdatter** den **10. oktober 1669** i Saltum kirke, Hjørring amt. Simon var da ca. 21 år gammel, mens Ane var ca. 23 år gammel.

Børn af Simon Sørensen og Ane Jensdatter:

- 197. i **Else Simonsdatter**, døbt den 2. juli 1670, begravet den 7. januar 1730.
- ii **Maren Simonsdatter**, fremstillet den 22. oktober 1671, begravet den 5. april 1699.
- iii **Anne Simonsdatter**, fremstillet den 14. september 1673.
- iv **Jens Simonsen**, døbt den 12. december 1675, begravet den 13. marts 1691.
- v **Søren Simonsen**, døbt den 1. januar 1678, begravet den 6. maj 1699.
- vi **Christen Simonsen**, døbt den 25. januar 1680, begravet den 20. februar 1752.
- vii **Bagge Simonsen**, døbt den 5. marts 1682.
- viii **Kirsten Simonsdatter**, døbt den 2. august 1685.

Simon Sørensen overtog fæstet af gården Nørre eller Neder Jonstrup i Saltum sogn i Hjørring amt efter svigerfaren, Jens Thomsen (ane nr. 790), og alle børnene er født der.

Simon Sørensen var kronens delefoged i Hvetbo herred, Hjørring amt (se tekstboks på næste side vedr. delefoged).

Simon var en dygtig mand, og blandt fadderne til hans børns dåb findes nogle af herredets mest ansete mænd, fx herredsfoged Knud Christensen i Drustrup, og Hvetbo herreds tingskriver, selvejerbonden Anders Sørensen Kjærulf på Vestrupgaard.

Simon og Ane fik – som det fremgår – 8 børn i årene 1670-85. Flere af dem døde unge, men de børn, der blev voksne, blev gift ind i egnens ansete bondeslægter.⁹⁹

⁹⁸ Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid. Oplysningerne om Simon Sørensen og de øvrige personer knyttet til Egholm er baseret på "*Egholmbogen*".

⁹⁹ Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid. p. 202.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Delefoged

En delefoged var i 1500-1600-tallet en kongelig embedsmand, som varetog kongens interesser på tingene i hvert herred og havde en vis politimyndighed. Han kaldtes også bondefoged.

Delefogeden var beskikket af lensmanden, og det var hans opgave at holde øje med, at lenets fæstebønder efterkom deres pligter eller i modsat fald at rejse tiltale mod dem for forsømmelserne. Delefogederne blev tilsyneladende typisk udtaget blandt de mest formående af egnens fæstere, og som vederlag for deres bestilling fik de hel eller delvis fritagelse for landgilde (den årlige afgift (typisk i naturalier) som fæstebonden betalte for retten til at dyrke jorden) af deres gård, hvis den hørte til kronen, og ellers fik de anden godtgørelse.

Ane nr. 394 Simon Sørensen og ane nr. 1576 Simon Pallesen var begge kongens delefoged i Hvetbo herred, Hjørring amt.

Simon Sørensen mistede fæstet af gården i Jonstrup, måske på grund af restancer, der skulle indfries, da gården blev solgt til Birkelse (herregård)¹⁰⁰. Ud fra en dom i Hvetbo-Kær Herredsting fra 1697 ser det dog ud til, at Simon slap for disse betalinger fordi gården var ødelagt af sandflugt, og disse ødelæggelser kan så i virkeligheden være årsag til, han måtte forlade gården.

Simon Sørensen døde i november 1703 i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Han var da ca. 61 år gammel. Han blev begravet den **10. november 1703** på Ingstrup kirkegård.

I kirkebogen for Ingstrup sogn kan man ved Simons død i 1703 læse: "*d. 10 Nov. blef Simmon Sørensen, som kom ulyckelig af dage, begravid alder 55 aar*". Det vides ikke hvordan Simon kom så ulykkeligt af dage.

394. Simon Sørensen var søn af:

788. Søren Simonsen. Han blev født **ca. 1610** på Store Kalsensgaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt.¹⁰¹

Han blev gift med **Ane Jensdatter ca. 1640.**

Børn af Søren Simonsen og Ane Jensdatter:

- 394. i **Simon Sørensen**, født ca. 1642, begravet den 10. november 1703.
- ii **Jørgen Sørensen**, døbt den 16. april 1643, begravet den 29. april 1686.
- iii **Christen Sørensen**, født 1646, død 1720.
- iv **Lars Sørensen**, født 1657, død 1713.
- v **Peder Sørensen**, født 1669, død 1737.
- vi **Inger Sørensdatter.**
- vii **Maren Sørensdatter.**
- viii **Dorthe Sørensdatter.**

Straks efter vielsen med Ane overtog Søren fæstet af halvdelen af gården Damgaard på øen Egholm (Vor Frue Landsogn, Aalborg amt) efter sin svigerfar Jens Pedersen (ane nr. 1578, se

¹⁰⁰ Rigmor Nørgaard (DisForum 16.-25. januar 2006).

¹⁰¹ Oplysningerne om Søren Simonsen er baseret på Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

nedenfor). 10 år senere overtog han resten af fæstet, og han havde gården i fæste ind til **1683**.

Kr. Værnfelt skriver: "*Han synes at have været Egholms betydeligste mand i de tider, vel oplyst og en stæbsom og energisk mand, som han var. Men han havde den fejl, at han ikke var "her fraa Lantj", og da han kom i træde (strid) med naboerne, holdt Mørcher og Kjærulfer sammen imod ham i en strid, der endogsaa fortsattes mellem børnene.*" De indfødte egholmere var tilbøjelige til at se ned på de indvandrede mænd, og særlig galt var det, hvis han heller ikke var gift med en af "landets" (øens) døtre.

Den **12. marts 1646** "*gav Søffren Simonsen Christen Nielsen [Sørens stedfar] fuldt och fast Afkald for Arff efter hans Fader Simon Pallisen och efter Hans Sister Birget Simonsdatter; och hand takket ham godt for god Betaling och for tvende Arvelodder*" (Hvetbo Herreds Tingbog).

1669 nævnes Søren Simonsen som øens "principalis", hvilket må betyde, at han da var oldermand, dvs. valgt eller udpeget som bøndernes formand.

Søren Simonsen døde **ca. 1683**.

788. Søren Simonsen var søn af:

1576. Simon Pallesen¹⁰².

Han blev gift med **Else Pedersdatter**.

- Børn af Simon Pallesen og Else Pedersdatter:*
- i **Peder Simonsen**, begravet den 26. februar 1675.
 - 788. ii **Søren Simonsen**, født ca. 1610, død ca. 1683.
 - iii **Jens Simonsen**.
 - iv **Birgitte Simonsdatter**.
 - v **Kirsten Simonsdatter**, død den 1. august 1684.

Simon Pallesen var fæster af Kalsensgaard (Store Kalsensgaard) i Jetsmark sogn, Hjørring amt, der var ejet af kongen (krongods). Han var kongens delefoged i Hvetbo herred og en meget anset mand. Se tekstboks om delefoged side 146).

Simon Pallesen døde **ca. 1625** i Kalsensgaard i Jetsmark sogn, Hjørring amt.

1577. Else Pedersdatter¹⁰³.

Hun blev gift første gang med **Simon Pallesen**.

¹⁰² Oplysningerne om Simon Pallesen er baseret på Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid.

¹⁰³ Oplysningerne om Else Pedersdatter er baseret på Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid., og Klitgaard, C., *Kjærulfske studier*, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sandflugtens ødelæggelser

Fra omkring 1500-tallets begyndelse synes der at være sket en kraftig vækst i sandflugten ved den jyske vestkyst, hvilket varede ved de næste 300 år. Den øgede sandflugt menes at skyldes dels en øget mængde sand langs kysten (transport langs kysten sydfra) og dels ødelæggelse af skov og vegetation langs kysten. Især på de steder af kysten, hvor der var en tilvækst af sand, føg sandet ved vestlige vinde ind over land¹⁰⁴. Det lagde sig så, hvor der var læ, dvs. på marker og enge, i grøfter og på og ved bygninger.

I Hvetbo og Børglum herreder, hvor Kristians forfædre på morfarens side kommer fra, var det især de ved kysten beliggende sogne i Hvetbo herred, der blev ramt af sandflugten: Hune, Ingstrup, det tidligere Kjettrup samt Saltum sogne. Kjettrup sogn var annekssogn til Ingstrup sogn, men blev i 1571 nedlagt og kirken nedbrudt, fordi sognet var næsten helt ødelagt af sandflugt.

Sandflugten synes at kulminere omkring år 1700 for derefter jævnt at aftage gennem 1700-tallet. Omkring år 1800 var sandflugten næsten helt dæmpet som følge af tilsåning og beplantning af klitterne.

Fra perioden 1550-1750 er der mange indberetninger om sognenes tilstand. De første beretninger fra Hvetbo herred er fra de indberetninger, som præsterne af og til lavede vedrørende deres embeders tilstand, og fra ca. 1630 og frem foreligger der talrige tingsvidner og synsforretninger, der kan belyse forholdene. Præsterne beklagede sign bl.a. over, at de ikke kunne få den sædvanlige tiende fra de ramte bønder, og det var bl.a. årsag til, at Kjettrup sogn blev nedlagt og området lagt under Ingstrup sogn.

Fra tingsvidner ved vi om Ingstrup sogn bl.a., at byen i 1681 var ganske overlagt med sand undtagen nogle små agre, og 9 gårde i Ingstrup sogn (fraregnet det tidligere Kjettrup sogn) stod helt eller delvis til rest med landgilden (den årlige fæsteafgift til herremanden/godsejeren). 1688 havde sandet nået Brødslev bys vestre mark (i Ingstrup sogn).

Også Saltum sogn var ramt. I 1571 beklagede præsten sig over, at en stor del af hans fædrift (kvægdrift) var fordærvet af sand, der også havde ødelagt 6 td. havresædmark for ham. I 1675 tog Saltum sognemænd tingsvidne angående skaden i sognet. I Ejersted, Faarup og Vestrup Mark var halvdelen ødelagt og deres drift og grøft helt fordærvet (grøfterne sandede til, så vandet ikke kunne ledes væk fra marker og enge). Det samme var tilfældet med Jonstrup, medens Drustrup, Sønder Saltum og Østrup havde såvel "*den halve mark som den halve drift og grøft forskaanet*".

I 1695 berettede tingsvidne, at 8 agre vest for Gildstien i Jonstrup (i Saltum sogn) var ødelagte af sand og utjenlige til såning. Disse agre hørte til kronens gård i Jonstrup, og her var yderligere 8 agre nord og øst for gården samt 6 agre vest for Gildstien fordærvede. Ane nr. 394 Simon Sørensen var på det tidspunkt fæster af Jonstrup, og som det fremgår ovenfor under beskrivelsen af Simon, mistede han fæstet, hvilket formentlig havde sammenhæng med sandflugtens skader.

Også andre af Kristians aner i de områder, hvor sandflugten hærgede, må antages at være blevet ramt af sandflugtens skader.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ved fx de kystvendte sogne Furreby og Lyngby i Børglum herred æder havet af kysten, og der var derfor ikke de samme mængder sand her – og ikke sandflugt i samme omfang.

¹⁰⁵ Ovenstående er baseret på og med gengivelser fra Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid. del II, hvor et kapitel er dedikeret til sandflugten.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Se ovenfor, ane nr. 1576 Simon Pallesen vedr. deres fælles børn mv.

Hun blev gift anden gang med **Christen Nielsen**.

Barn af Else Pedersdatter og Christen Nielsen:
vi **Johanne Christensdatter**, født 1627, død den 16. februar 1677.

Else og Christen kan have fået flere børn end Johanne. Det var Johanne, der overtog hjemmet, Kalsensgaard i Jetsmark sogn.

Christen Nielsen var herredsfoged i Hvetbo herred **1632 - 1646**.

Else Pedersdatter døde den **16. april 1673** i Nørholm sogn, Aalborg amt. Hun boede da hos datteren Kirsten Simonsdatter.

789. Ane Jensdatter.

Hun var født på Damgaard på øen Egholm, Vor Frue Landsogn, Aalborg amt.

Hun blev gift med **Søren Simonsen ca. 1640**.

Se ovenfor, ane nr. 788 Søren Simonsen vedr. deres fælles børn mv.

Straks efter vielsen overtog Søren fæstet af halvdelen af Anes fødegård, Damgaard, på øen Egholm (Vor Frue Landsogn, Aalborg amt) efter sin svigerfar, Jens Pedersen (ane nr. 1578, se nedenfor). 10 år senere overtog Søren resten af fæstet, og han havde gården i fæste ind til sin død **ca. 1683**.

Efter Søren's død **ca. 1683** sad Ane fortsat ca. ti år ved Damgaard med sønnen Lars som bestyrer.¹⁰⁶

789. Ane Jensdatter var datter af:

1578. Jens Pedersen.

Han blev gift med **Jørgensdatter**.

Børn af Jens Pedersen og Jørgensdatter:
789. i **Ane Jensdatter**.
ii **Jørgen Jensen**.

Jens Pedersen havde Damgaard på øen Egholm i fæste fra **1610** efter sin svigerfar, Jørgen Pedersen Mørch (ane nr. 3158, se nedenfor). Han havde gården i fæste ind til **1651**, hvor

¹⁰⁶ Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

svigersønnen Søren Simonsen (ane nr. 788, se ovenfor) overtager fæstet.¹⁰⁷

1579. Jørgensdatter.

Hun blev gift med **Jens Pedersen**, se ovenfor, ane nr. 1578 vedr. deres fælles børn mv.

1579. Jørgensdatter var datter af:

3158. Jørgen Pedersen Mørch¹⁰⁸.

Han overtog **ca. 1580** fæstet af Damgaard på øen Egholm (Vor Frue Landsogn, Aalborg amt) efter sin far, Peder Kjeldsen Mørch (ane nr. 6316, se nedenfor). Han havde Damgaard i fæste ind til **1610**, hvorefter svigersønnen Jens Pedersen (ane nr. 1578, se ovenfor) overtager fæstet.

Han blev gift med **Bodil Andersdatter**.

Børn af Jørgen Pedersen Mørch og Bodil Andersdatter¹⁰⁹:

- i **Kjeld Jørgensen.**
- ii **Anna Jørgensdatter.**
- 1579. iii **Jørgensdatter.**
- iv **Elin Jørgensdatter.**
- v **Peder Jørgensen.**

Jørgen Pedersen Mørch døde **ca. 1610**.

3158. Jørgen Pedersen Mørch var søn af:

6316. Peder Kjeldsen Mørch¹¹⁰. Han blev født **ca. 1510**.

Peder var fæster af Damgaard på øen Egholm (Vor Frue Landsogn, Aalborg amt) fra **ca. 1540** til **ca. 1580**. Derudover delte han fæste af Rævsgaard (ligeledes på Egholm) med Peder Sørensen Mørch.

Han havde (mindst) 2 børn: En datter, der var gift med Just Nielsen i Aalborg og ovennævnte søn Jørgen (ane nr. 3158), der fik hjemmet Damgaard.

Peder var en anset mand og blev, sammen med faderen Keld Sørensen Mørch (Kiell Sevrenssen) (ane nr. 12632, se nedenfor)

¹⁰⁷ Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid.

¹⁰⁸ Oplysningerne om Jørgen Pedersen Mørch er fra Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid.

¹⁰⁹ Om de to sidstnævnte børn, Elin og Peder, anfører Værnfelt, at de nævnes på Egholm i 1633 og at de "var vistnok også børn af Jørgen Pedersen".

¹¹⁰ Oplysningerne om Peder Kjeldsen Mørch er fra Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

i **1543** optaget i "*Guds Legems Lav*", se tekstboks om lavet på næste side.

Peder nævnes et par gange i lavets efterladte papirer:

Søndag efter Hellig 3 Konger 1554 indbar (dvs. foreslog) 8 Lavsbrødre, heriblandt Peder Kjeldsen "*at herefter skal Byskriveren have Vederlag for sin Umage og Arbejde*" (som sekretær). Og fredagen efter fastelavns søndag 1561 indbar (foreslog) Peder Kjeldsen med 15 andre Brødre, "*at hvilken Gildebroder eller Gildesøster, som udaf Drukkenskab handler sig her udi Gildehuset utilbørligen - og spier (kaster op), uden så det sker af Sygdom eller anden Aarsag, da skal den samme derfor bøde 1 Tønde tysk Øl eller 2 gode Tønder dansk Øl til Lavet og dertil 8 Skilling i Bøssen.*"

Det har vist nok gået temmelig gemytligt til ved lavets sammenkomster, som Værnfelt skriver¹¹¹.

Børn af Peder Kjeldsen Mørch:

3158. i **Jørgen Pedersen Mørch**, død ca. 1610.
ii **Pedersdatter Mørch**.

Peder Kjeldsen Mørch døde **ca. 1580**.

6316. Peder Kjeldsen Mørch var ifølge Værnfelt formentlig søn af:

12632. Keld Sørensen Mørch. Han blev formentlig født **omkring 1485**.

Keld Sørensen Mørch boede på gården Torpsminde på øen Egholm (Vor Frue Landsogn, Aalborg amt).

Keld Sørensen Mørch (Kiell Sevrenssen) blev optaget i "*Guds Legems Lav*" i **1543** sammen med sønnen Peder Kjeldsen Mørch (ane nr. 6316, se ovenfor).

¹¹¹ Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid. pp 92-93.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Guds Legems Lav

Aalborgs købmænd og kræmmere stiftede 1431 *Guds Legems Lav* eller *Papegøjegildet*, som det kaldtes efter dets årlige skiveskydning. Det var så anset, at adelsmænd, bisper og andre høje gejstlige blev optaget i det, ligesom der var herredsfogeder og andre bønder fra Aalborg og andre steder.

I den nyere tid blev gildet omdannet til *Kompagniet* og senere til *Aalborg Købmandslav*, ind til det 1863 blev til den nuværende handelsforening/handelstandsforening.¹¹²

Keld Sørensen Mørch (ane nr. 12632) og hans søn Peder Kjeldsen Mørch (ane nr. 6316) blev optaget i Guds Legems Lav i 1543.

Barn af Kjeld Sørensen Mørch:

6316. i **Peder Kjeldsen Mørch**, født ca. 1510, død ca. 1580.

3159. Bodil Andersdatter.

Hun blev gift med **Jørgen Pedersen Mørch**. Se ovenfor, ane nr. 3158 Jørgen Pedersen Mørch vedr. deres fælles børn mv.

395. Ane Jensdatter. Hun blev født ca. 1646. Hun er formentlig født på gården Nørre eller Neder Jonstrup i Saltum sogn i Hjørring amt, som faderen havde fæstet (Jens Thomsen, ane nr. 790, se nedenfor).

Hun blev gift med **Simon Sørensen** den 10. oktober 1669 i Saltum kirke, Hjørring amt. Ane var da ca. 23 år gammel, mens Simon var ca. 27 år.

Se ovenfor, ane nr. 394 Simon Sørensen vedr. deres fælles børn mv.

Simon Sørensen overtog fæstet af Anes fødehjem, Nørre eller Neder Jonstrup i Saltum sogn i Hjørring amt efter svigerfaren, Jens Thomsen (ane nr. 790), og alle Anes og Simons børn er født der.

Ane Jensdatter døde i februar 1708 i Kjettrup i Ingstrup sogn, Hjørring amt¹¹³. Hun anføres da at være 62 år gammel. Hun blev begravet den 26. februar 1708 på Ingstrup kirkegård.

395. Ane Jensdatter var datter af:

790. Jens Thomsen.

Han var fæster af gården Nørre eller Neder Jonstrup i Saltum sogn, Hjørring amt¹¹⁴.

¹¹² *Aalborg Handelsstands Historie*. Udgivet af Aalborg Handelsforening. P. Hansens Bogtrykkeri 1913. Kan ses online på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/909288.pdf> /2023-02-08.

¹¹³ Kjettrup var gårde i Ingstrup sogn. Havde tidligere været en by (og et selvstændigt sogn), men blev ødelagt af sandflugt, se tekstboks om sandflugtens ødelæggelser side 148.

¹¹⁴ Værnfelt, Kr., *Egholmbogen*, ibid. p. 201.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Børn af Jens Thomsen¹¹⁵:

- 395. i **Ane Jensdatter**, født ca. 1646, begravet den 26. februar 1708.
- ii **Ing Jensdatter**.
- iii **Thomas Jensen**.
- iv **Niels Jensen**.
- v **Bagi Jensen**, døbt den 12. maj 1650, begravet den 16. februar 1679.

99. Birgithe Jensdatter. Hun blev født i 1711 i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Hun blev hjemmedøbt og efterfølgende den **27. september 1711** fremstillet i Saltum kirke.

Hun blev gift første gang med **Simon Jensen** den **24. oktober 1734** i Saltum kirke. Birgithe var da 23 år gammel, mens Simon var 33 år gammel og anføres at bo i Bundgaard (i Saltum sogn).

Se ovenfor, ane nr. 98 Simon Jensen vedr. deres fælles barn mv.

Simon og Birgithe boede i Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. De fik kun ét barn sammen (Else Simonsdatter, ane nr. 49), idet Simon Jensen døde allerede i oktober 1736.

Birgithe Jensdatter blev gift anden gang med **Peder Pedersen** den **22. november 1738** i Saltum kirke. Birgithe var da 27 år gammel, mens Peder var ca. 31 år gammel.

Peder Pedersen overtager fæstet af Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt efter Birgithes først mand.

Børn af Birgithe Jensdatter og Peder Pedersen:

- ii **Simon Pedersen**, døbt den 28. oktober 1739, begravet den 6. marts 1743.
- iii **Peder Pedersen**, fremstillet den 22. oktober 1741.
- iv **Simon Pedersen**, døbt den 20. oktober 1743.
- v **Anne Pedersdatter**, døbt den 2. juli 1745.
- vi **Anne Pedersdatter**, døbt den 15. december 1748, begravet den 22. juni 1749.
- vii **Mette Pedersdatter**, døbt den 14. marts 1751.
- viii **Johanne Pedersdatter**, døbt den 19. november 1752, begravet den 5. maj 1754.

Peder Pedersen, Birgithes anden mand, døde i 1772 i Bundgaard i Nørre Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 65 år og 2 måneder gammel. Han blev begravet den **5. juli 1772** på Saltum kirkegård.

Birgithe Jensdatter døde umiddelbart efter i juli 1772, ligeledes på Bundgaard i Saltum sogn. Hun anføres da at være 61 år, 9 måneder og 3 uger gammel. Hun blev begravet den **19. juli 1772** på Saltum kirkegård.

99. Birgithe Jensdatter var datter af:

198. Jens Sørensen Kroermand¹¹⁶. Han blev født i 1690 i Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt og døbt den 27. juli 1690 i Saltum kirke.

¹¹⁵ Oplysningerne om Jens Thomsens børn er delvis fra Rigmor Nørgaard (DisForum 16.-25. januar 2006). Den angivne rækkefølge for børnene er tilfældig.

¹¹⁶ Jens Sørensen er et par gange i kirkebogen i 1710-11 anført med efternavnet Sørensen Kroermand,

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Han blev gift første gang med **Anne Jensdatter** den **27. december 1710** i Saltum kirke, Hjørring amt. Jens var da 20 år gammel, mens Anne var 39 år gammel.

- Børn af Jens Sørensen Kroermand og Anne Jensdatter:*
- 99. i **Birgithe Jensdatter**, fremstillet den 27. september 1711, begravet den 19. juli 1772.
 - ii **Anne Sophie Jensdatter**, døbt den 29. oktober 1713.

Anne Jensdatter, Jens Sørensens første kone, døde i **december 1742** i Sønder Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt, 71 år gammel.

Jens Sørensen Kroermand blev gift anden gang den **16. oktober 1743** (trolovet den 11. april 1743) med **Ellin Christensdatter** i Alstrup kirke, Hjørring amt. Jens var da 52 år gammel og boede i Sønder Saltum i Saltum sogn, mens Ellin var 29 år gammel og boede i Alstrup sogn (nabosogn til Saltum sogn), Hjørring amt.

- Børn af Jens Sørensen Kroermand og Ellin Christensdatter¹¹⁷:*
- iii **Anne Jensdatter**, døbt den 23. februar 1744.
 - iv **Søren Jensen**, døbt den 26. september 1745.
 - v **Else Jensdatter**, døbt den 17. september 1747, begravet den 27. december 1748.
 - vi **Christen Jensen**, døbt den 17. september 1747.
 - vii **Søren Jensen**, døbt den 19. oktober 1749, begravet den 16. november 1749.
 - viii **Else Jensdatter**, døbt den 8. november 1750, begravet den 17. oktober 1751.
 - ix **Christen Jensen**, døbt den 1. oktober 1752.

Jens Sørensen Kroermand døde i juni 1760 i Sønder Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 1 måned og 7 dage mindre end 70 år. Han blev begravet den **25. juni 1760** på Saltum kirkegård.

198. Jens Sørensen Kroermand var søn af:

396. Søren Jensen Kroermand. Han blev født **ca. 1653**.

Han blev gift med **Johanne Simonsdatter**.

- Børn af Søren Jensen Kroermand og Johanne Simonsdatter:*
- i **Anne Sophie Sørensdatter**, døbt den 10. oktober 1686.
 - ii **Maren Sørensdatter**, døbt den 11. marts 1688.
 - 198. iii **Jens Sørensen Kroermand**, døbt den 27. juli 1690, begravet den 25. juni 1760.
 - iv **Karen Sørensdatter**, døbt den 28. juli 1695.

og det samme er hans far, Søren Jensen Kroermand. Det er uvist hvorfor de har fået dette tilnavn, og ifølge Klitgaard hed manden i herberget i Saltum på denne tid Jens Pedersen og var altså ikke Jens eller Søren (Klitgaard, C., *Hvetbo Herred*, ibid. del 2 p. 166).

¹¹⁷ Måske døde alle Jens' og Ellins børn som små, vurderet ud fra 'genbrug' af navne. De er dog ikke alle fundet døde i kirkebøgerne. Først fødte Anne og sidst fødte Christen kan være blevet voksne. Ingen af børnene er dog fundet konfirmeret.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Søren Jensen Kroermænd døde i december 1714 i Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 62 år gammel. Han blev begravet den **2. januar 1715** på Saltum kirkegård.

397. Johanne Simonsdatter. Hun blev født **ca. 1655.**

Hun blev gift med **Søren Jensen Kroermænd.** Se ovenfor, ane nr. 396 Søren Jensen Kroermænd vedr. deres fælles børn mv.

Johanne Simonsdatter døde i november 1728 i Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 73 år gammel. Hun blev begravet den **10. november 1728** på Saltum kirkegård.

199. Anne Jensdatter. Hun blev født i juni 1671 i Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt og døbt den **9. juli 1771** i Saltum kirke.

Hun blev gift første gang med **Villads Simonsen**, formentlig **ca. 1700.** De er formentlig viet i Saltum sogn (hvor Anne er født), men her er ikke bevaret registrering af vielser mellem 1686 og 1708, og deres vielse er ikke fundet i kirkebøgerne.

Villads var født **ca. 1674** og var altså ca. 26 år gammel ved vielsen, mens Anne var ca. 29 år gammel.

Børn af Anne Jensdatter og Villads Simonsen:

- i **Kirsten Villadsdatter**, døbt den 18. april 1702.
- ii **Simon Villadsen**, døbt den 29. september 1703.
- iii **Søren Villadsen**, døbt den 27. september 1705, begravet den 17. august 1710.
- iv **Cidzel Villadsdatter**, døbt den 7. december 1707, begravet den 9. marts 1708.
- v **Jens Villadsen**, døbt den 6. januar 1709, begravet den 2. september 1770.

Villads Simonsen døde i maj 1710 i Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 36 år gammel. Han blev begravet den **19. maj 1710** på Saltum kirkegård.

Anne Jensdatter blev gift anden gang med **Jens Sørensen Kroermænd** den **26. december 1710** i Saltum kirke, Hjørring amt. Anne var da 39 år gammel, mens Jens var 20 år.

Se ovenfor, ane nr. 198 Jens Sørensen Kroermænd vedr. deres fælles børn mv.

Anne Jensdatter døde i december 1742 i Sønder Saltum i Saltum sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 71 år, 6 måneder og 1 uge gammel. Hun blev begravet den **2. januar 1743** på Saltum kirkegård.

Der er bevaret et skifte efter Annes død (Børglum Kloster), dateret den 8. februar 1743. Her er bl.a. anført de af hendes børn, der er blevet voksne og fortsat lever:

Børn med Villads Simonsen:

- Jens Villadsen, myndig, boende i Sdr. Saltum (Saltum sogn).
- Kirsten Villadsdatter, boende i Sundby, forhen gift med Rasmus Nielsen.
- Simon Villadsen, myndig, boende i Alstrup (Alstrup sogn).

Børn med Jens Sørensen:

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- Birgitte Jensdatter, gift med Peder Pedersen i Nørre Saltum (Saltum sogn)
- Anne Sophie Jensdatter, gift med Niels Bertelsen i Pandrup, Jetsmark sogn.

199. Anne Jensdatter var datter af:

398. Jens Madsen.

Han blev gift med **Kirsten Sørensdatter** den **9. oktober 1670** i Saltum kirke, Hjørring amt.

Børn af Jens Madsen og Kirsten Sørensdatter:

199. i **Anne Jensdatter**, døbt den 9. juli 1671, begravet den 2. januar 1743.
- ii **Mette Jensdatter**, døbt den 25. oktober 1674.
- iii **Thomas Jensen**, døbt den 17. december 1676.

399. Kirsten Sørensdatter.

Hun blev gift med **Jens Madsen**, se ovenfor, ane nr. 398 Jens Madsen vedr. deres fælles børn mv.

50. Christen Sørensen Møller.

Han blev gift med **Else Jørgensdatter**. De er formentlig viet **ca. 1765** i Jetsmark kirke, Hjørring amt. Der er ikke bevaret registrering af vielser i Jetsmark sogn kirkebog i perioden 1746 - 1775, og deres vielse er ikke fundet.

Børn af Christen Sørensen Møller og Else Jørgensdatter:

25. i **Kirstine Christensdatter**, døbt den 14. juni 1766.
- ii **Dorthe Christensdatter**, døbt den 15. maj 1769, død den 5. marts 1834.
- iii **Metthe Marie Christensdatter**, døbt den 14. april 1771.
- iv **Søren Christensen**, døbt den 28. marts 1773.

Ved børnene Kirstine og Metthe Maries dåb i 1766 henholdsvis 1771 anføres i kirkebogen, at familien bor i Kvorup i Jetsmark sogn, Hjørring amt.

Hverken Christen Sørensen Møller eller hans kone er fundet ved folketællingerne i 1787 og 1801, og deres død er heller ikke fundet i kirkebøgerne.

51. Else Jørgensdatter. Hun blev født i 1733 i Sønderby i Jetsmark sogn, Hjørring amt og døbt den **18. januar 1733** i Jetsmark kirke.

Hun blev gift med **Christen Sørensen Møller**. Se ovenfor, ane nr. 50 Christen Sørensen Møller vedr. deres fælles børn mv.

Som nævnt ovenfor under Christen Sørensen Møller, er det meget begrænset med oplysninger, der er fundet vedr. de to ægtefæller, og Elses død er ikke fundet i kirkebøgerne.

51. Else Jørgensdatter var datter af:

102. Jørgen Andersen¹¹⁸.

¹¹⁸ Det er uvist hvornår eller hvor Jørgen Andersen er født. Nogle slægtsforskere angiver, at han er døbt den 24. september 1699 i Hjermelev kirke, Hjørring amt, men jeg har ikke fundet evidens for, at det er denne Jørgen, der bliver gift med Dorethe Hansdatter.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Jørgen Andersen blev gift med **Dorethe Hansdatter** den **7. oktober 1732** i Jetsmark kirke, Hjørring amt (trolovet den 5. maj 1732). Dorethe anføres da at komme fra Sønderby i Jetsmark sogn (det er anført på en sådan måde, at det er uklart om det også gælder Jørgen).

Børn af Jørgen Andersen og Dorethe Hansdatter:

- 51. i **Else Jørgensdatter**, døbt den 18. januar 1733.
- ii **Maren Jørgensdatter**, døbt den 22. juli 1736¹¹⁹.
- iii **Maren Jørgensdatter**, døbt den 1. februar 1739.
- iv **Anne Jørgensdatter**, døbt den 22. marts 1742.

Jørgen og Dorethe boede i Sønderby i Jetsmark sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født der.

103. Dorethe Hansdatter. Hun blev født i 1698 i Sønderby i Jetsmark sogn, Hjørring amt og døbt den **23. marts 1698** i Jetsmark kirke.

Hun blev gift med **Jørgen Andersen**. Se ovenfor, ane nr. 102 Jørgen Andersen vedr. deres fælles børn mv.

103. Dorethe Hansdatter var datter af:

206. Hans Christensen. Han blev født **ca. 1658**. Ved Hans' vielse med Else oplyses, at han kom fra Aaby. Aaby sogn er nabosogn til Jetsmark sogn og ligger i Aalborg amt. I Aaby sogn kirkebog er der ikke bevaret registreringer tidligere end 1724, og Hans' evt. fødsel der kan altså ikke findes.

Hans blev gift med **Else Biørnsdatter** den **30. november 1684** i Jetsmark kirke, Hjørring amt (trolovet den 1. november 1684). Hans var da ca. 26 år gammel og anføres at komme fra Aaby (Aaby sogn ligger i Aalborg amt og er nabosogn til Jetsmark sogn), mens Else anføres at komme fra Sønderby i Jetsmark sogn (Elses fødselstidspunkt kendes ikke, og derfor kendes hendes alder ved vielsen heller ikke).

Børn af Hans Christensen og Else Biørnsdatter:

- i **Christen Hansen**, døbt den 6. december 1685.
- ii **Niels Hansen**, døbt den 20. marts 1689.
- iii **Ellin Hansdatter**, døbt den 5. maj 1692.
- iv **Thomas Hansen**, døbt den 6. januar 1695.
- 103. v **Dorthe Hansdatter**, døbt den 23. marts 1698.
- vi **Ane Hansdatter**, døbt den 23. februar 1701.

Hans og Else boede i Sønderby i Jetsmark sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født der.

Hans Christensen døde i maj 1718 i Sønderby i Jetsmark sogn, Hjørring amt. Han angives da at være 60 år gammel. Han blev begravet den **29. maj 1718** på Jetsmark kirkegård.

207. Else Biørnsdatter.

¹¹⁹ Jørgen og Dorethe får to børn døbt Maren. Den første Maren er formentlig død før næste bliver døbt med samme navn, men hun er ikke fundet død i kirkebogen for Jetsmark sogn. Det forekom dog også, at to børn af samme forældre fik samme navn. Der var ofte meget faste regler for at navngive sine børn efter bedsteforældrene, og her kunne jo så være navnesammenfald.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hun blev gift med **Hans Christensen** den **30. november 1684** i Jetsmark kirke, Hjørring amt (trolovet den 1. november 1684). Else anføres da at komme fra Sønderby i Jetsmark sogn (Elses fødselstidspunkt kendes ikke og derfor kendes hendes alder ved vielsen heller ikke). Hans var ca. 26 år gammel og anføres at komme fra Aaby (Aaby sogn ligger i Aalborg amt og er nabosogn til Jetsmark sogn).

Se ovenfor, ane nr. 206 Hans Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Der er ikke fundet yderligere oplysninger om Else Bjørnsdatter. Hverken hendes fødsel eller død er fundet i Jetsmark sogn kirkebog.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

E.1.2 Niels Pedersens morfar og mormor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)

Figur 25. Figuren viser relationen mellem Kristian (ane nr. 1) og Niels Pedersen (ane nr. 6) og Niels' forfædre på moderens side (ane nr. 13, 26, 27 etc.).

Ane nr. 13 (Maren Nielsdatter, Niels Pedersens mor) er beskrevet ovenfor.

Ane nr. 26, 27, 52, 53, 54 og 55 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (ane nr. 106, 108, 109, 110, 111, 212, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 444 og 445) - beskrives nedenfor i dette kapitel.



- 26. Niels Christensen Østergaard.** Han blev født den **20. november 1746** på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt og døbt den 27. november 1746 i Ingstrup kirke.

Han blev gift første gang med **Maren Simonsdatter** den **20. november 1777** i Ingstrup kirke, Hjørring amt (trolovet den 7. oktober 1777). Niels var da 31 år gammel og anføres at komme fra Brødslev i Ingstrup sogn (han var fæster af Østergaard), mens Maren var 34 år og anføres at komme fra gården Rolighed i Ingstrup sogn. Maren var født den 2. november 1743 på gården Rolighed i Ingstrup sogn og døbt den 10. november 1743 i Ingstrup kirke.

Niels og Maren boede på gården Østergaard (Matr.nr. 10) i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Niels havde fæstet gården efter sin far. Gården hørte under Bratskov gods.

Der er ikke fundet børn af Niels Christensen Østergaard og Maren Simonsdatter.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Niels Christensen Østergaard 40 år gammel (anført at være i sit 41. år). Han bor sammen med sin kone og fem tjenestefolk på deres gård (Østergaard) i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christensen	41	Gift	Hosbonde, Bonde og Gaardbeoer
Maren Simonsdatter	43	Gift	Madmoder
Thomas Nielsen	36	Enke	Tienestefolk
Daniel Jensen	56	Gift	Tienestefolk
Peder Thomsen	12	Ugift	Tienestefolk
Anne Sørensdatter	31	Ugift	Tienestefolk
Else Nielsdatter	12	Ugift	Tienestefolk

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maren Simonsdatter, Niels Christensen Østergaards første kone, døde i 1799 på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt og blev begravet den **7. november 1799** på Ingstrup kirkegård.

Niels Christensen Østergaard blev gift anden gang med **Maren Jensdatter** den **15. august 1800** i Vrensted kirke, Hjørring amt (trolovet den 19. juli 1800). Niels var da 53 år gammel og boede på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt, mens Maren var 22 år gammel og kom fra Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt.

Ved vielsen anføres Niels at være selvejergårdmand. Østergaard var tidligere en fæstegård under Bratskov gods, og Niels har formentlig – efter at have haft gården i fæste - købt den til selveje efter gårdene i Brødslev blev udskiftet i slutningen af 1700-tallet.

Børn af Maren Jensdatter og Niels Christensen Østergaard:

- i **Christen Nielsen**, døbt den 27. juni 1802, død den 12. april 1827.
- ii **Jens Nielsen**, døbt den 29. april 1804.
- iii **Peder Nielsen**, døbt den 24. august 1806.
- iv **Niels Nielsen**, født den 22. september 1808, død den 23. marts 1818.
- 13. v **Maren Nielsdatter**, født den 30. oktober 1810, død den 1. december 1881.

Alle børnene er født på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Niels Christensen Østergaard 54 år gammel (anført som 55 år). Han er selvejer bonde og bor sammen med sin anden kone og tre tjenestefolk på deres gård (Østergaard) i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christensen	55	Gift	Huusbonde, Selvejer bonde og gaardbeoer
Maren Jensdatter	24	Gift	Hans kone
Jørgen Olesen	32	Ugift	Tjenestekarl
Axel Christensen	23	Ugift	Tjenestekarl
Else Andersdatter	15	Ugift	Tjenestepige

Niels Christensen Østergaard døde den **8. december 1817** på Østergaard i Brødslev, Ingstrup sogn, Hjørring amt. Han var da 71 år gammel. Han blev begravet den 14. december 1817 på Ingstrup kirkegård.

- 27. Maren Jensdatter.** Hun blev født i 1778 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt og døbt den **12. juli 1778** i Vrensted kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren 9 år gammel. Hun bor sammen med sin søster og sine forældre på deres gård i Aasendrup by i Vrensted sogn, Hjørring amt. Desuden bor der Marens farmor og en kusine til Maren, samt fem tjenestefolk:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Nielsen	46	Gift	Huusbond, Bonde og Gaardbeoer
Anne Sørensdatter	36	Gift	Kone
Maren Jensdatter	9	Ugift	Deres ægte Børn
Anne Jensdatter	1	Ugift	Deres ægte Børn
Maren Nielsdatter	84	Enke	Mandens Moder, underholdes af Sønnen
Giertrud Marie Jensdatter	16	Ugift	Mandens Syster Datter

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Lars Andersen	44	Ugift	Deres Tieneste Folk
Mads Mathisen	25	Ugift	Deres Tieneste Folk
Else Andersdatter	26	Ugift	Deres Tieneste Folk
Maren Jacobsdatter	16	Ugift	Deres Tieneste Folk
Niels Christensen	14	Ugift	Deres Tieneste Folk

Maren Jensdatter blev gift første gang med **Niels Christensen Østergaard** den **15. august 1800** i Vrensted kirke, Hjørring amt (trolovet den 19. juli 1800). Maren var da 22 år gammel og kom fra Aasendrup i Vrensted sogn, mens Niels var 53 år gammel og boede på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt.

Se ovenfor, ane nr. 26 Niels Christensen Østergaard vedr. deres fælles børn mv.

Niels Christensen Østergaard døde **den 8. december 1817** på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt.

Maren Jensdatter blev gift anden gang med **Anders Larsen Trygdrup** den **3. maj 1818** i Ingstrup kirke i Hjørring amt. Maren var da 39 år gammel og boede på Østergaard i Trøgdrup i Ingstrup sogn, mens Anders var 41 år gammel og var tjenestekarl hos en gårdmand i Ingstrup by i Ingstrup sogn. Anders var født i 1777 i Trygdrup i Skærum sogn, Hjørring amt og døbt i Skærum kirke den 13. april 1777.

Efter vielsen med Maren overtog Anders Larsen Trygdrup gården Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt efter Marens første mand, Niels Christensen Østergaard.

Maren Jensdatter døde den **16. maj 1826** på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Hun var da 47 år gammel. Hun blev begravet den 23. maj 1826 på Ingstrup kirkegård.

Efter Marens død gifter Anders Larsen Trygdrup sig igen, med **Dorthe Andersdatter** den **23. december 1823** i Ingstrup kirke, Hjørring amt. Dorthe var enkekvind fra Nørgaard i Ingstrup by i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Efter vielsen flytter Anders fra Østergaard, og han flytter ind hos Dorthe og hendes børn på Nørgaard i Ingstrup by.

E.1.2.1 Niels Pedersens oldeforældre på moderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)

52. Christen Nielsen Østergaard. Han blev født ca. 1696.

Han blev gift med **Maren Pedersdatter** den **12. august 1743** i Ingstrup kirke, Hjørring amt (trolovet den 23. januar 1743). Christen var da ca. 47 år gammel, mens Maren var 28 år.

Børn af Christen Nielsen Østergaard og Maren Pedersdatter:

- i **Karen Christensdatter**, født den 10. april 1744.
26. ii **Niels Christensen Østergaard**, født den 20. november 1746, død den 8. december 1817.
- iii **Anne Christensdatter**, født den 11. august 1749, begravet den 2. april 1750.
- iv **Peder Christensen**, født den 8. juni 1751.
- v **Christen Christensen**, født den 10. august 1755, begravet den 20. maj 1756.
- vi **Anna Christensdatter**, døbt den 28. marts 1758.

Christen Nielsen Østergaard var fæster på gården Østergaard (matr.nr. 10) i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født der. Østergaard hørte under Bratskov gods.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Christen Nielsen Østergaard døde i september 1772 på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 76 år gammel. Han blev begravet den **25. september 1772** på Ingstrup kirkegård.

I et bevaret skifte efter Christens død, dateret den 21. oktober 1772, er anført de af hans børn, der levede på det tidspunkt:

Christen Nielsen Østergaard, Gaardmand i Brødslev, gift med Maren Pedersdatter.

Børn: - Niels Christensen 26 år,
 - Peder Christensen 20 år,
 - Karen Christensdatter 28 år, gift med Jens Sørensen i Bisgaard i Jetsmark sogn, Lundergaard gods,
 - Anne Christensdatter, 14 år.

53. Maren Pedersdatter. Hun blev født i 1715 på Brødslev Nørgaard i Ingstrup sogn, Hjørring amt og døbt den **29. september 1715** i Ingstrup kirke.

Hun blev gift med **Christen Nielsen Østergaard** den **12. august 1743** i Ingstrup kirke, Hjørring amt (trolovet den 23. januar 1743). Maren var da 28 år gammel, mens Christen var ca. 47 år.

Se ovenfor, ane nr. 52 Christen Nielsen Østergaard vedr. deres fælles børn mv.

Maren Pedersdatters mand, Christen Nielsen Østergaard, døde i september 1772. Sønnen Niels Christensen Østergaard (ane nr. 26) havde overtaget fæstet af gården, og Maren blev boende på aftægt.

Maren Pedersdatter døde i december 1774 på Østergaard i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Hun var da 59 år gammel. Hun blev begravet den **21. december 1774** på Ingstrup kirkegård.

53. Maren Pedersdatter var datter af:

106. Peder Christensen. Han blev født i 1680 i Ingstrup sogn, Hjørring amt og døbt den **14. marts 1680** i Ingstrup kirke.

Peder Christensen var fæster på Brødslev Nørgaard i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Nørgaard hørte under Aas gods og var delt mellem to fæstere.

Det er ukendt hvem Peder Christensens første kone var. Hun var født **ca. 1673**. Deres vielse er ikke fundet i Ingstrup sogn kirkebog.

Børn af Peder Christensen og ukendt:

53. i **Maren Pedersdatter**, døbt den 29. september 1715, begravet den 21. december 1774.
- ii **Bodel Pedersdatter**, døbt den 14. april 1718, begravet den 24. april 1718.

Peder Christensens første kone døde i oktober 1719. Hun anføres da at være 46 år gammel. Hun blev begravet den **15. oktober 1719** på Ingstrup kirkegård. I kirkebogen er da blot anført *"Peders Hustru i Nørgaard æt: 46 Aar"*. Ved børnenes dåb er ligeledes blot anført faderens (Peder Christensens) navn – derfor er det ukendt hvad hans kones navn var (og der er ikke bevaret skifter så langt tilbage).

Peder Christensen blev gift anden gang med **Inger Laursdatter** den **27. oktober 1720** i Vester Hjermitzlev kirke, Hjørring amt (trolovet den 28. januar 1720). Peder var da 40 år gammel, mens Inger var 41 år gammel (døbt den 25. maj 1679).

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Børn af Peder Christensen og Inger Laursdatter:

- iii **Christen Pedersen**, døbt den 11. maj 1721.
- iv **Dorethe Pedersdatter**, døbt den 27. august 1724.

Inger Laursdatter, Peder Christensens anden kone, døde i november 1760, 81 år gammel, og blev begravet den **13. november 1760** på Ingstrup kirkegård, Hjørring amt.

Peder Christensen døde i marts 1762 i Brødslev Nørgaard i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Han var da 82 år gammel. Han blev begravet den **28. marts 1762** på Ingstrup kirkegård.

106. Peder Christensen var søn af:

212. Christen Povelsen. Han blev født **ca. 1641**.

Han blev gift med **Johanne Nielsdatter** den **13. juni 1675** i Ingstrup kirke, Hjørring amt (trolovet den 24. maj 1675).

Børn af Christen Povelsen og Johanne Nielsdatter:

- i **Clemed Christensen**, døbt den 23. januar 1776.
- ii **Maren Christensdatter**, døbt den 18. august 1678, begravet den 16. februar 1682.
- 106. iii **Peder Christensen**, døbt den 14. marts 1680, begravet den 28. marts 1762.
- iv **Johanne Christensdatter**, døbt den 12. juni 1682.
- v **Niels Christensen**, døbt den 15. juni 1684.
- vi **Christen Christensen**, døbt den 17. februar 1686, begravet den 21. februar 1686.
- vii **Christen Christensen**, døbt den 17. juli 1687, begravet den 9. januar 1698.
- viii **Povel Christensen**, døbt den 24. august 1690.

Christen Povelsen og Johanne Nielsdatter boede i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født der.

Christen Povelsen døde i februar 1691 i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 50 år gammel. Han blev begravet den **22. februar 1691** på Ingstrup kirkegård.

213. Johanne Nielsdatter. Hun blev født **ca. 1649**.

Hun blev gift med **Christen Povelsen** den **13. juni 1675** i Ingstrup kirke, Hjørring amt (trolovet den 24. maj 1675).

Se ovenfor, ane nr. 212, Christen Povelsen vedr. deres fælles børn mv.

Johanne Nielsdatter døde i januar 1698 i Brødslev i Ingstrup sogn, Hjørring amt. Hun angives da at være 49 år gammel. Hun blev begravet den **9. januar 1698** på Ingstrup kirkegård.

54. Jens Nielsen Linderup. Han blev født i 1741 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt og døbt den **3. december 1741** i Vrensted kirke.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Det er uvist hvorfor Jens Nielsen har fået tilnavnet Linderup. Ved vielsen og ved børnenes dåb anføres han som Jens Linderup, mens han ved begravelsen anføres som Jens Nielsen Linderup. Det var almindeligt at få et tilnavn efter det sted (by eller gård), man kom fra, fx Østergaard eller Linderup, men der er ikke fundet noget, der knytter Jens Nielsen til Linderup. I nærheden af Vrensted sogn findes der Linderup i Tolstrup sogn (landsby og gård) og Øster Brønderslev sogn (landsby), men Jens Nielsen er ikke fundet at have en relation hertil. I øvrigt var der allerede på Jens Niensens forældres tid en Jens Nielsen Linderup i Vrensted sogn (viet i Vrensted kirke 29. oktober 1730) – han var i øvrigt forlover ved vielsen af Jens Niensens Linderups forældre. Måske har der i Vrensted sogn ligget noget, der blev kaldt Linderup.

Fra 1719 hørte alt jordegodset i byen Aasendrup med undtagelse af 2 gårde til Børglum Kloster. De 2 undtagelser var en gård der lå til Fuglsig gods og en der lå til Asdal gods (dvs. var fæstegård under Asdal gods). Jens Nielsen Linderup var fæster i Vestergaarde, matr.nr. 5 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt, hvilket var den gård, der lå til Asdal gods¹²⁰.

I **1767** underskriver Jens Nielsen for sin mor, Maren Nielsdatter et brev, der fulgte med en nyskrevet kopi af et Grandebrev, som samtlige Aasendrups bymænd havde udfærdiget i 1707 med fælles regler, som de alle skulle overholde (se tekstboks på næste side vedr. Grandebrev). Maren Nielsdatter var på det tidspunkt enke og boede på gården i Aasendrup, der lå til Asdal. Det fremgår ikke, om Jens Nielsen også boede på gården på det tidspunkt. Det vides dog, at Jens Nielsen senere bor på gården sammen med moderen (se nedenfor)¹²¹.

Jens Nielsen Linderup blev gift med **Anne Sørensdatter** den **31. oktober 1771** i Vrensted kirke, Hjørring amt (trolovet den 27. september 1771). Jens var da 29 år gammel, mens Anne var 19 år gammel, og de anføres at komme fra Aasendrup i Vrensted sogn.

Børn af Jens Nielsen Linderup og Anne Sørensdatter:

- i **Maren Jensdatter**, døbt den 19. september 1773, begravet den 3. oktober 1773.
- 27. ii **Maren Jensdatter**, døbt 12. juli 1778, død den 16. maj 1826.
- iii **Niels Jensen**, døbt den 18. august 1782, begravet den 20. oktober 1782
- iv **Anne Jensdatter**, døbt den 11. juni 1786, begravet den 12. marts 1788.

Jens og Anne boede som nævnt på Vestergaarde (matr.nr. 5) i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født der.

Vestergaarde fik ved matrikuleringen i 1688 hartkorn 3-6-3-2¹²² og var altså en mellemstor gård.

Da Jens' svigerfar (Søren Thomasen, ane nr. 110) dør i **maj 1786**, anføres i skiftesagen, at Jens Nielsen er gårdmand i Aasendrup af Asdals gods.

Sammen med ni andre gårdmænd i Aasendrup fæster Jens Nielsen Linderup den **17. august 1786** Vrensted sogns konge- og kirketiende af Aasendrup by for 6 år. Afgift i alt 50 rd., 3 mk., 6 sk.¹²³

¹²⁰ Klitgaard, C., *Vrensted sogn*. Udgivet af Historisk Samfund for Hjørring Amt, 1955, p. 46.

¹²¹ Klitgaard, C., *Vrensted sogn*. Ibid pp. 42-46.

¹²² Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn.

¹²³ Børglum Kloster Godsarkivs fæstebreve. Den pågældende tekst kan ses her:

https://rigmornoergaard.tripod.com/Borglum_Klosters_faestebreve_pakke4.htm/pan_2023-01-02.

Tiende var en afgift (på 10%), som bønderne skulle betale af udbyttet til kirken og kongen (tidligere bispen). Ved at fæste konge- og kirketiende har bønderne formentlig overtaget de forpligtelser, der ellers lå hos konge og kirke ift. bl.a. vedligehold.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Grandebrev for Vrensteds bymænd

Et Grandebrev er en fælles landsbyvedtægt – en landsbylov, som bønderne i en landsby blev enige om.

Grandebreve er bl.a. interessante, fordi alle de ledende bønder i en landsby - også kaldet granderne – underskrev brevene. Derved kan man i heldigste fald få en form for mandtalsliste for landsbyen på et tidspunkt, der ligger før de første folketællinger.

I Assendrup i Vrensted sogn (Hjørring amt) udfærdigede samtlige bymænd i 1707 et Grandebrev med fælles regler, som de skulle overholde.

I 1767 blev der skrevet en kopi af dette Grandebrev. På et brev, der fulgte den nyskrevne kopi, satte Jens Nielsen Linderup (ane nr. 54) sin underskrift for sin mor, Maren Nielsdatter (ane nr. 109), der var enke¹²⁴.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens 45 år gammel (anføres at være i sit 46. år). Han er bonde og bor med sin kone og børn på deres gård (Vestergaarde) i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Desuden bor der Jens' mor, der er enke og en datter af Jens' søster: Giertrud Marie (hun er datter af Jens' søster Else Marie og hendes mand). Endelig bor der fem tjenestefolk:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Nielsen	46	Gift	Huusbond, Bonde og Gaardbeboer
Anne Sørensdatte	36	Gift	Kone
Maren Jensdatter	9	Ugift	Deres ægte Børn
Anne Jensdatter	1	Ugift	Deres ægte Børn
Maren Nielsdatter	84	Enke	Mandens Moder, underholdes af Sønnen
Giertrud Marie Jensdatter	16	Ugift	Mandens Syster Datter
Lars Andersen	44	Ugift	Deres Tieneste Folk
Mads Mathisen	25	Ugift	Deres Tieneste Folk
Else Andersdatter	26	Ugift	Deres Tieneste Folk
Maren Jacobsdatter	16	Ugift	Deres Tieneste Folk
Niels Christensen	14	Ugift	Deres Tieneste Folk

Jens Nielsen Linderup døde i november 1788 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Han var da 46 år gammel. Han blev begravet den **21. november 1788** på Vrensted kirkegård.

Efter Jens Nielsens død gifter enken Anne Sørensdatte sig med **Jens Larsen**. Han overtager fæstet af Vestergaarde i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt, og han køber - formentlig omkring 1798 - gården til selveje.¹²⁵

54. Jens Nielsen Linderup var søn af:

108. Niels Pedersen. Han blev født **ca. 1683**.

Han blev gift med **Maren Nielsdatter** den **22. maj 1735** i Vrensted kirke, Hjørring amt (trolovet den 29. marts 1735). Niels var da ca. 52 år gammel og anføres at komme fra

¹²⁴ Klitgaard, C., *Vrensted sogn*. Ibid pp. 42-46.

¹²⁵ Klitgaard, C., *Vrensted sogn*. Ibid. p. 143.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Aasendrup (i Vrensted sogn), mens Maren var ca. 31 år gammel og anføres at komme fra Vrensted.

Børn af Niels Pedersen og Maren Nielsdatter:

- i **Else Marie Nielsdatter**, døbt den 16. december 1736, begravet den 27. oktober 1737.
- ii **Niels Nielsen**, døbt den 26. oktober 1738.
- iii **Else Marie Nielsdatter**, døbt den 12. juni 1740.
- 54. iv **Jens Nielsen Linderup**, døbt den 3. december 1741, begravet den 21. november 1788.

Niels og Maren boede i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt, og alle børnene er født der.

I 1688 bestod Aasendrup af 6 gårde, 1 bol og 1 gadehus. Det har formentlig været det samme – eller omtrent det samme, mens Niels og Maren boede i Aasendrup (i 1767 var der 8 underskrivere af følgebrevet til ovennævnte Grandebrev, hvilket indikerer, at der måske har været 8 gårde/bol i byen på det tidspunkt). Niels må have været fæster af Vestergaarde i Aasendrup (under Asdal gods), som sønnen Jens senere fæstede.

Niels Pedersen døde i december 1753 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 70 år, 5 måneder, 3 uger, 5 dage gammel (skulle altså være født ca. 1. juli 1683). Han blev begravet den **2. januar 1754** på Vrensted kirkegård.

108. Niels Pedersen var søn af:

216. Peder Nielsen.

Klitgaard skriver, at Vestergaarde i Aasendrup, Vrensted sogn i 1688 (ved matrikulationen) brugtes af Anne Christensdatter, der var enke efter den i 1686 døde fæster Peder Nielsen¹²⁶. De må være forældre til Niels Pedersen (ane nr. 108), der senere fæster Vestergaarde.

Peder Nielsen døde i **1686**.

217. Anne Christensdatter.

109. Maren Nielsdatter. Hun blev født ca. 1704.

Hun blev gift med **Niels Pedersen** den **22. maj 1735** i Vrensted kirke, Hjørring amt (trolovet den 29. marts 1735). Maren var da ca. 31 år gammel og anføres at komme fra Vrensted, mens Niels var ca. 52 år gammel og anføres at komme fra Aasendrup (i Vrensted sogn).

Se ovenfor, ane nr. 108 Niels Pedersen vedr. deres fælles børn mv.

Niels Pedersen var sandsynligvis fæster af Vestergaarde i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Niels døde i december 1753, hvorefter Maren bliver boende på gården som enke. Senere overtager Maren og Niels' søn Jens fæstet af Vestergaarde, og Maren bliver da boende (på aftægt) hos Jens' familie.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren ca. 84 år gammel. Hun er enke og bor hos sin søn Jens og svigerdatter og deres børn på deres gård (Vestergaarde) Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Desuden bor der et barnebarn til Maren:

¹²⁶ Klitgaard, C., *Vrensted sogn*. Ibid. p. 143.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Giertrud Marie, der er datter af Marens datter Else Marie og hendes mand. Endelig bor der fem tjenestefolk:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Nielsen	46	Gift	Huusbond, Bonde og Gaardbeboer
Anne Sørensdatter	36	Gift	Kone
Maren Jensdatter	9	Ugift	Deres ægte Børn
Anne Jensdatter	1	Ugift	Deres ægte Børn
Maren Nielsdatter	84	Enke	Mandens Moder underholdes af Sønnen
Giertrud Marie Jensdatter	16	Ugift	Mandens Syster Datter
Lars Andersen	44	Ugift	Deres Tieneste Folk
Mads Mathisen	25	Ugift	Deres Tieneste Folk
Else Andersdatter	26	Ugift	Deres Tieneste Folk
Maren Jacobsdatter	16	Ugift	Deres Tieneste Folk
Niels Christensen	14	Ugift	Deres Tieneste Folk

Maren Nielsdatter døde i januar 1790 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 85 år gammel. Hun blev begravet den **28. januar 1790** på Vrensted kirkegård.

- 55. Anne Sørensdatter.** Hun blev født i 1752 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt og døbt den **22. oktober 1752** i Vrensted kirke.

Anne Sørensdatter blev gift første gang med **Jens Nielsen Linderup** den **31. oktober 1771** i Vrensted kirke, Hjørring amt (trolovet den 27. september 1771). Anne var da 19 år gammel, mens Jens var 29 år gammel, og de anføres at komme fra Aasendrup i Vrensted sogn.

Se ovenfor, ane nr. 54 Jens Nielsen Linderup vedr. deres fælles børn mv.

Jens Nielsen Linderup, Annes første mand, døde i **november 1788** i Aasendrup, Vrensted sogn, Hjørring amt, 46 år gammel.

Anne Sørensdatter blev gift anden gang med **Jens Larsen** den **13. november 1789** i Vrensted kirke, Hjørring amt. Anne var da 37 år gammel, mens Jens var ca. 34 år gammel.

Børn af Anne Sørensdatter og Jens Larsen:

- v **Anne Jensdatter**, døbt den 5. september 1790.
- vi **Else Marie Jensdatter**, døbt den 16. november 1794, død den 21. september 1873.

Annes første mand, Jens Nielsen Linderup, havde fæstet Vestergaarde (under Asdal gods) i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Annes anden mand, Jens Larsen, overtog efter vielsen med Anne i 1789 fæstet af Vestergaarde efter Jens Nielsen Linderup. Omkring 1798 købte Jens Larsen gården til selveje¹²⁷.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Anne 48 år gammel. Hun bor med sin anden mand og deres børn på gården (Vestergaarde) i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Desuden bor der Maren Nielsdatter, der er datter af en af Annes søskende (må være en datter af Annes søster Else, men Marens dåb er ikke fundet). Endelig bor der en logerende samt fem tjenestefolk:

¹²⁷ Klitgaard, C., *Vrensted sogn*. Ibid. p. 143.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Larsen	46	Gift	Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
Ane Søren Dtr.	48	Gift	Hans Kone
Ane Jens Dtr.	10	Ugift	Deres Barn
Else Marie Jens Dtr.	6	Ugift	Deres Barn
Maren Niels Dtr.	5	Ugift	Konens Søskendebarn
Thomas Nielsen	65	Ugift	Logerende
Mads Jensen	27	Ugift	Tienestekarl
Lars Nielsen	20	Ugift	Tienestekarl
Johane Jens Dtr.	28	Ugift	Tienestepige
Karen Anders Dtr.	16	Ugift	Tienestepige
Anders Thomsen	11	Ugift	Tienestedreng

Anne Sørensdatter døde i december 1813 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Hun var da 61 år gammel. Hun blev begravet den **19. december 1813** på Vrensted kirkegård.

Efter Annes død blev Jens Larsen boende på Vestergaarde, som han i 1825 skødede (solgte) med hartkorn 5-7-2-2¼¹²⁸ til sin svigersøn, Søren Thorup Jensen, gift med Anne og Jens' datter Else Marie. Som del af overdragelsen fik Jens Larsen aftægt på gården.¹²⁹

Jens Larsen døde den **27. februar 1837**. Han anføres da at være aftægtsmand hos gårdmand Søren Thorup Jensen i Aasendrup (i Vrensted sogn, Hjørring amt), 81½ år gammel. Han blev begravet den **5. marts 1837** på Vrensted kirkegård.

55. Anne Sørensdatter var datter af:

110. Søren Thomsen. Han blev født **ca. 1707**.

Søren Thomsen overtager i 1747 fæstet af gården Nørgaard i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt efter sin stedfar, Niels Jensen (fæstebrev under Børglum Kloster dateret **14. november 1747**).

Søren Thomsen blev gift med **Maren Sørensdatter** den **2. december 1750** i Vrensted kirke, Hjørring amt (trolovet den 15. oktober 1750). Søren var da ca. 43 år gammel, mens Maren var 17 år gammel.

Børn af Søren Thomsen og Maren Sørensdatter:

55. i **Anne Sørensdatter**, døbt den 22. oktober 1752, begravet den 19. december 1813.
- ii **Kield Sørensen**, døbt den 13. marts 1754, begravet den 22. august 1793.
- iii **Kirsten Sørensdatter**, døbt den 2. maj 1756, død den 26. november 1827.
- iv **Thomas Sørensen**, døbt den 30. april 1758, død den 15. september 1825.
- v **Else Sørensdatter**, døbt den 13. december 1767, begravet den 4. oktober 1793.

Alle børnene er født i Aasendrup (på Nørgaard) i Vrensted sogn, Hjørring amt.

¹²⁸ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn.

¹²⁹ Klitgaard, C., *Vrensted sogn*. Ibid. p. 143.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Søren Thomasen døde i maj 1786 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 79 år gammel. Han blev begravet den **2. juni 1786** på Vrensted kirkegård.

Efter Søren's død driver hans kone, Maren Sørensdatte, gården i Aasendrup (Nørgaard) videre (overtager fæstet), indtil sønnen Thomas i **1794** overtager fæstet. Gården angives da at være på 3 tdr. hartkorn, altså en mellemstor gård¹³⁰ (fæstebrev af 22. september 1794 fra Børglum Kloster).

110. Søren Thomasen var søn af:

220. Thomas.

Han blev gift med **Anne**.

Børn af Thomas og Anne:

- i **Jens Thomasen**, født ca. 1705.
- 110. ii **Søren Thomasen**, født ca. 1707.
- iii **Ane Thomasdatte**.
- iv **Else Thomasdatte**.

Thomas døde **ca. 1715**.

Thomas har sandsynligvis været gårdmand i Aasendrup i Vrensted sogn, og han har formentlig været fæster af Nørgaard, men der er ikke fundet oplysninger om ham. Der er ikke bevaret kirkebøger for Vrensted sogn tidligere end 1730, og der er ikke fundet et skifte efter hans død. Oplysningerne om ham og hans børn er fra et skifte efter en datter af Thomas' kone Anne i sit ægteskab med sin anden mand, Niels Jensen (se nedenfor).

221. Anne. Hun blev født **ca. 1674**.

Hun blev gift første gang med **Thomas**. Se ovenfor, ane nr. 220 Thomas vedr. deres fælles børn mv.

Thomas, Annes første mand, døde **ca. 1715**.

Anne blev gift anden gang **ca. 1716** med **Niels Jensen**.

Børn af Anne og Niels Jensen:

- i **Maren Nielsdatte**, født ca. 1717, begravet den 14. april 1751.

Anne døde i marts 1744. Hun anføres da som Niels Jensens hustru Anne i Aasendrup (i Vrensted sogn, Hjørring amt), 69 år, 10 måneder, 3 uger og 6 dage gammel. Hun blev begravet den **17. marts 1744** på Vrensted kirkegård.

Ud fra den præcise aldersangivelse var Anne født ca. 20 april 1674, men hendes dåb er ikke fundet. Hun er formentlig født i Vrensted sogn, men her er der ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1730.

Annes anden mand, Niels Jensen, var gårdmand (gårdfæster) på Nørgaard i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Det vides ikke, hvorvidt Anne første mand, Thomas, også var gårdmand på Nørgaard og Niels således har overtaget fæstet efter Thomas' død, men det er sandsynligt.

¹³⁰ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

111. Maren Sørensdatter. Hun blev født i 1733 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt og døbt den **8. marts 1733** i Vrensted kirke.

Maren blev gift med **Søren Thomasen** den **2. december 1750** i Vrensted kirke, Hjørring amt (trolovet den 15. oktober 1750). Maren var da 17 år gammel, mens Søren var ca. 43 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 110 Søren Thomasen vedr. deres fælles børn mv.

Søren Thomasen, Marens mand, døde i **maj 1786** i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 79 år gammel.

Efter Søren's død driver Maren gården i Aasendrup (Nørgaard) videre (overtager fæstet), indtil sønnen Thomas i **1794** fæster gården (fæstebrev af 22. september 1794 fra Børglum Kloster). Maren har allerede året før, i 1793, lavet en aftægtskontrakt med Thomas, så hun kan blive boende på gården.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren 54 år gammel. Hun er enke og bor på gården i Aasendrup (Nørgaard) i Vrensted sogn, Hjørring amt sammen med sine to yngste børn. Desuden bor der tre tjenestefolk. Endvidere bor der Marens bror Niels samt hans datter Maren fra første ægteskab:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Sørensdatter	54	Enke	Madmoder, Gaardbeboerske
Thomas Sørensen	26	Ugift	Hendes ægte Børn
Else Sørensdatter	20	Ugift	Hendes ægte Børn
Friderich Madsen	21	Ugift	Tieneste Folk
Birthe Nielsdatter	30	Ugift	Tieneste Folk
Simon Nielsen	13	Ugift	Tieneste Folk
Niels Sørensen	44	Gift	Madmoderens Broder, Seer til for Systemen ved Gaardens Drift
Maren Nielsdatter	8	Ugift	Bemelte Broders Datter et Pleyebarn af 1ste Ægteskab

Ved ovenstående folketællingen opholder Marens bror, Niels Sørensen, sig på Marens gård, hvor han hjælper til med driften. Niels har selv været gårdmand, idet han har været fæster af Søndergaard i Aasendrup i Vrensted sogn (han blev derfor kaldt Niels Sørensen Søndergaard eller blot Niels Søndergaard). Hans første kone døde i 1782, hvorefter Niels gifter sig igen i 1783. Niels' første barn med sin anden kone bliver født i begyndelsen af 1785 på Søndergaard, men i 1786 forlader Niels af ukendte årsager Søndergaard.

I en ansøgning dateret 26. september 1786 til Børglum Kloster anmoder Niels Sørensen, "*førrige beboer af Søndergaard i Aasendrup*", om 2 huspladser i Fristrup (i Børglum sogn), hvor husene blev nedbrudt i 1783. Niels og hans anden kone, Karen Andersdatter, er således ved at finde et nyt sted at bo, og Niels bor så midlertidigt hos søsteren. Niels' kone bor ved folketællingen i 1787 sammen med deres lille datter Else et andet sted i Aasendrup, hvor hun er anført som "*Inderste (dvs. bor til leje) og nærer sig med Spinden*".

Maren Sørensdatter døde i juli 1794 i Aasendrup i Vrensted sogn. Hun var da 61 år gammel og boede hos sønnen Thomas Sørensen på gården i Aasendrup (Nørgaard)

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

i Vrensted sogn, Hjørring amt. Hun blev begravet den **15. juli 1794** på Vrensted kirkegård.

111. Maren Sørensdatte var datter af:

222. Søren Kjeldsen. Han blev født i 1703 i Hjortnæs i Børglum sogn, Hjørring amt og døbt den **11. november 1703** i Børglum kirke.

Søren Kjeldsen fæstede en gård i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt, fæstebrev af 8. februar 1724 (fra Børglum Kloster). Der må være tale om Søndergaard i Aasendrup. Søren søn Niels overtager senere gården, og mens han er fæster anføres gården som Søndergaard.

Søren blev gift første gang med **Maren Jensdatter**. De er formentlig viet ca. 1724, måske omkring samme tidspunkt, som han fæster gården i Aasendrup, men deres vielse er ikke fundet. Maren var født ca. 1692 og har derfor nok været lidt over 30 år ved vielsen, mens Søren har været ca. 20 år.

Børn af Søren Kjeldsen og Maren Jensdatter:

- i **Kjeld Sørensen**, født maj 1725, begravet den 20. januar 1751.
- ii **Jens Sørensen**, født ca. 1726, død januar 1777.
- iii **Christen Sørensen**, døbt den 12. februar 1730.
- iv **Dødfødt barn**, født og begravet den 2. september 1731.

Alle børnene er født i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt.

Maren Jensdatter, Søren første kone, døde i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt i begyndelsen af september 1731 umiddelbart efter/i forbindelse med hun den 2. september fødte et dødfødt barn. Hun blev begravet den **9. september 1731** på Vrensted kirkegård.

Søren Kjeldsen blev gift anden gang med **Kirsten Nielsdatter** den **22. juni 1732** i Tise kirke, Hjørring amt (trolovet den 5. februar 1732). Søren var da 28 år gammel, mens Kirsten var ca. 20 år.

Børn af Søren Kjeldsen og Kirsten Nielsdatter:

- 111. v **Maren Sørensdatte**, døbt den 8. marts 1733, begravet den 15. juli 1794.
- vi **Kirsten Sørensdatte**, døbt den 19. juni 1735, begravet den 7. februar 1777.
- vii **Anne Sørensdatte**, døbt den 17. november 1737.
- viii **Niels Sørensen Søndergaard**, døbt den 7. marts 1740.

Kirsten Nielsdatter døde i juli 1742 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt, 30 år gammel. Hun blev begravet den **22. juli 1742** på Vrensted kirkegård.

Søren Kjeldsen blev gift tredje gang med **Mette Nielsdatter** den **20. november 1743** i Vrensted kirke, Hjørring amt (trolovet den 9. juli 1743).

Søren Kjeldsen døde den **5. juli 1764** i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Han var da 60 år gammel (anføres i kirkebogen at være 64 år). Han blev begravet den 11. juli 1764 på Vrensted kirkegård.

Efter Søren død overtager sønnen Niels Sørensen fæstet af gården i Aasendrup i Vrensted sogn (Søndergaard). Gården anføres da at være på 4 tdr.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

hartkorn, dvs. en mellemstor gård¹³¹. Som del af overdragelsen af fæstet kan enken efter Søren, Mette Nielsdatter, blive boende på aftægt på gården.

222. Søren Kjeldsen var søn af:

444. Kield Sørensen. Han blev født **ca. 1651**.

Han blev gift med **Kirsten Nielsdatter**.

Barn af Kield Sørensen og Kirsten Nielsdatter:

222. i **Søren Kjeldsen**, døbt den 11. november 1703, død den 5. juli 1764.

Kield Sørensen døde i april 1707 i Hjortnæs i Børglum sogn, Hjørring amt. Han anføres da at være 56 år gammel. Han blev begravet den **23. april 1707** på Børglum kirkegård.

445. Kirsten Nielsdatter. Hun blev født **ca. 1670**. Hun var formentlig født i Tise sogn, Hjørring amt, hvor hendes stedfar, Peder Nielsen, boede da hendes første mand døde i 1707, men der er ikke bevaret kirkebøger for Tise sogn tidligere end 1730. Da Kirsten dør i 1719, angives hendes alder at være 53 år, dvs. hun skulle være født ca. 1666. Men hun kan ikke have været så gammel, da hun dør. Hendes yngste barn er født i 1715, og Kirsten har da nok ikke været ældre end 45 år. Hun er derfor formentlig født ca. 1670.

Kirsten Nielsdatter blev gift første gang med **Kield Sørensen**. Se ovenfor, ane nr. 444 Kield Sørensen vedr. deres fælles børn mv.

Kield Sørensen, Kirstens første mand, døde i **april 1707**.

Kirsten Nielsdatter blev gift anden gang med **Niels Nielsen** den **20. november 1707** i Børglum kirke, Hjørring amt (trolovet den 30. september 1707). Kirsten var da ca. 37 år gammel. Det er uvist hvor gammel Niels var, da der ikke er nogen aldersangivelse ved hans død.

Børn af Kirsten Nielsdatter og Niels Nielsen:

- ii **Maren Nielsdatter**, hjemmedøbt den 29. juli 1709.
- iii **Kield Nielsen**, døbt den 26. april 1712.
- iv **Ane Nielsdatter**, døbt den 15. april 1714.
- v **Else Nielsdatter**, døbt den 27. december 1715.

Kirsten Nielsdatter døde den **13. april 1719** i Hjortnæs i Børglum sogn, Hjørring amt. Hun angives da at være 53 år gammel (hun kan dog ikke have været helt så gammel, da hendes yngste barn er født i 1715. Hun har nok højest været 49 år). Hun blev begravet den **21. april 1719** på Børglum kirkegård.

Kirstens anden mand, Niels Nielsen, døde den **16. maj 1742** i Hjortnæs i Børglum sogn, Hjørring amt. Det fremgår af skiftet efter hans død, at tre af hans fire børn (med Kirsten) lever på det tidspunkt:

Niels Nielsen, Hjortnæs i Børglum, d. 16. maj 1742, gift med afgangne Kirsten Nielsdatter.

¹³¹ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

- Børn: - Kield Nielsen, 30 conditionerende (dvs. har tjenesteplads) i København
 - Ane Nielsdtr gift m. Lars Kjeldsen i Damsgaard, Fristrup
 - Else Nielsdtr 28

Søren Kjeldsen af Aasendrup var nærværende på de umyndiges vegne.

223. Kirsten Nielsdatter. Hun blev født i **1712**. Hun er formentlig født i Tise sogn i Hjørring amt (hvor hun er gift), men der er ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1730 for Tise sogn, og hendes dåb er ikke fundet.

Kirsten Nielsdatter blev gift anden gang med **Søren Kjeldsen** den **22. juni 1732** i Tise kirke, Hjørring amt (trolovet den 5. februar 1732). Kirsten var da ca. 20 år gammel, mens Søren var 28 år gammel år.

Se ovenfor, ane nr. 222 Søren Kjeldsen vedr. deres fælles barn mv.

Kirsten Nielsdatter døde i juli 1742 i Aasendrup i Vrensted sogn, Hjørring amt. Hun anføres da at være 30 år, 4 måneder og 1 dag gammel (dvs. hun skulle være født i marts 1712). Hun blev begravet den **22. juli 1742** på Vrensted kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

F Johanne Elise Pedersen - og hendes aner (Kristians mormor)

Kristians forfædre på mormorens – Johanne Elise Pedersens - side stammer fra det tidligere Thisted amt.

Johanne Elise Jensen er født i 1849 i Hjallerup i Dronninglund sogn i Hjørring amt, men hendes forældre – Peder Søe Jensen og Jane Kirstine Nielsdatter - stammede begge fra Thy og var tilflyttere til Hjallerup.

Johanne Elises far, Peder Søe Jensen, var født i 1818 i Hinding i Nors sogn i Thy i en husmandsslægt. Peder har sikkert været godt begavet. Efter nogle år som tjenestekarl blev han i hvert fald skolelærer. Ved folketællingen i 1840, hvor han er 21 år, er han omgangsskolelærer i Thisted landsogn i Thisted amt. En omgangsskolelærer havde ikke en skole at undervise i, men undervisningen foregik på skift i eleverne hjem.

Efter vielsen med Jane Kirstine i 1840 er Peder Søe fortsat omgangsskolelærer i Thisted landsogn. I 1847 flytter Jane Kirstine og Peder Søe imidlertid fra Thisted landsogn i Thy til Hjallerup i Dronninglund sogn i Hjørring amt. Her bliver Peder Søe skolelærer i Hjallerup skole, hvilket han er resten af sit aktive liv, dvs. helt frem til 1889, hvor Peder er over 70 år.

Selv om Peder Søe var skolelærer næsten hele sit liv, var han formentlig ikke seminarieuddannet. Der er heller ikke blandt Peder Søes forfædre fundet degne eller skolelærere. Peder Søes far og farfar var husmænd, men længere tilbage var forfædrene gårdmænd, der havde fæstet større gårde i området, og de optræder jævnligt i tingbøgerne fra den tid (1600-tallet).

Peder Søes mor kom også fra små kår, men blandt hendes forfædre finder vi ligeledes store og betydningsfulde bønder, der han dannet grundlag for store slægter og kendte personligheder, der tæller både folketingsmænd og en statsminister (i slægten Nedergaard – eller Neergaard, som den også kom til at hedde).

Johanne Elises mor, Jane Kirstine Nielsdatter, var datter af Niels Andersen Degn. Niels Degn var husmand, men han fik sit tilnavn, fordi han var søn af en degn, Anders Tilsted, der var skolelærer i Skinnerup sogn i Thisted amt fra 1740 til sin død i 1774. Derefter overtog Anders' søn Poul (Niels Degns bror) embedet som skolelærer. Anders Tilsted var født i Thisted, og inden han blev skolelærer, var han først købmand i Thisted i nogle få år.

Niels Degns kone, Else Mortensdatter (Johanne Elises mormor, Kristians tipoldemor) var datter af en slægt af skudeskipperer fra Klitmøller. Fra 1500-tallet (og sikkert tidligere) og frem til 1800-tallet drev skudeskipperer med såkaldte sandskuder handel direkte fra strandene ved bl.a. Klitmøller, Vigsø og Løkken over Nordsøen mellem Danmark og Norge. Ejere og skipperer på disse skuder havde gyldne tider i 1600-1700-tallet, hvor de blev relativt velstående. Skudehandelen beskrives nærmere senere i dette kapitel.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Figur 26 Det tidligere Thisted amt, med markering af de sogne, som Kristians forfædre på mormorens (Johanne Elise Pedersens) side kommer fra: Vester Vandet, Øster Vandet, Nors, Ræhr, Hillerslev, Kaastrup og Hjørdemål sogne i det tidligere Hillerslev herred, fra Vang, Jannerup, Hundborg, Skinnerup og Thisted sogne i det tidligere Hundborg herred og fra Hørsted sogn i det tidligere Hassing herred.

7. Johanne Elise Pedersen. Hun blev født den **3. november 1849** i Hjallerup i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Hun blev hjemmedøbt den 3. november 1849 og efterfølgende den 26. december 1849 fremstillet i Dronninglund kirke.

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Johanne Elise næsten tre måneder gammel (anføres at være i sit første år). Hun bor med sine forældre og bror på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Søe Jensen	32	Gift	Skolelærer
Johanne Kirstine	36	Gift	Hans Kone
Jens Chr. Pedersen Søe	8	Ugift	Deres Børn
Johanne Elise Pedersen	1	Ugift	Deres Børn
Ane Sophie Kirstine Rasmusdatter	20	Ugift	Tjenestepige

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Johanne Elise fem år gammel (anføres at være i sit 6. år). Hun bor med sine forældre og søskende på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Søe Jensen	37	Gift	Skolelærer, huusfader
Johanne Kirstine Nielsen	42	Gift	Hans kone
Jens Christian Søe	13	Ugift	Deres børn
Johanne Elise Søe	6	Ugift	Deres børn
Jensine Christine Nicoline Søe	2	Ugift	Deres børn
Elise Marie Christensen	15	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Johanne Elise ti år gammel (anføres at være i sit 11. år). Hun bor med sine forældre og søskende på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Søe Jensen	42	Gift	Husfader, Skolelærer
Johanne Kirstine Nielsen	47	Gift	Hans Kone
Johanne Elise Søe Jensen	11	Ugift	Deres Barn
Jensine Christine Nicoline Søe Jensen	7	Ugift	Deres Barn
Johannes Vilhelm Søe Jensen	3	Ugift	Deres Barn
Johanne Larsen	17	Ugift	Tjenestepige

Johanne Elise blev konfirmeret den **4. oktober 1863** i Dronninglund kirke, Hjørring amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Johanne Elise 20 år gammel. Hun bor fortsat med sine forældre og søskende på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peter Søe Jensen	51	Gift	Huusfar, Skolelærer
Johanne Kirstine Nielsen	56	Gift	Huusmor, Hans Kone
Johanne Elise Søe Jensen	20	Ugift	Deres barn
Jensine Kirstine Nicoline Søe Jensen	16	Ugift	Deres barn
Johannes Wilhelm Søe Jensen	12	Ugift	Deres barn
Amandus Martinus Søe Jensen	8	Ugift	Deres barn

Johanne Elise blev gift med **Niels Pedersen** den **31. oktober 1873** i Dronninglund kirke, Hjørring amt. Johanne Elise var da næsten 24 år gammel og boede hjemme hos forældrene på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, mens Niels var 31 år gammel og anføres at komme fra Frederikshvile, der var en gård i/ved Hjallerup i Dronninglund sogn.

Se kapitel E vedrørende Niels Pedersen og hans aner og deres fælles børn mv.

Johanne Elise døde den **5. juni 1930**. Hun var da 80 år gammel og anføres at være aldersrente nydende. Hun boede med sin mand Niels Pedersen i Algade 6 i Hjallerup, Dronninglund sogn, Hjørring amt. Hun blev begravet den 9. juni 1930 på Hjallerup kirkegård.

Efter Johanne Elises død blev hendes efterladte mand, Niels Pedersen, boende i Algade 6 i Hjallerup. Han døde den **13. marts 1934**.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Figur 27 Oversigt over Johanne Elise Pedersens kendte forfædre (Kristians mormor samt hans oldeforældre, tipolde-forældre, tip-tip-oldeforældre, tip-tip-tip-oldeforældre og tip-tip-tip-tip-oldeforældre på mormorens side).

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

F.1 Johanne Elise Pedersens forældre (Kristians oldeforældre)

14. Peder Søe Jensen. Han blev født i 1818 i Hinding i Nors sogn, Thisted amt, hjemmedøbt den **21. september 1818** og efterfølgende den 13. december 1818 fremstillet i Nors kirke.

Det er uvist hvorfor Peder også fik navnet Søe. Der er ikke fundet slægtsmæssig relation til personer med Søe-navnet, men Peder gifter sig med en pige fra en Søe-slægt.

Han blev konfirmeret den **14. april 1833** i Tved kirke, Thisted amt (Tved sogn var anneks-sogn til Nors sogn).

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Peder Søe 16 år gammel. Han er tjenestekarl hos gårdmand Christen Schaarup og hans familie, der bor på en gård i Vorring by i Nors sogn, Thisted amt.

I lægdsrullen er Peder Søe i **1836**, hvor han er 17-18 år gammel, anført at være 67 cm høj, dvs. ca. 170 cm. I **1839** anføres han at være 67³/₄ tommer høj, dvs. ca. 172 cm.

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Peder Søe 22 år gammel. Han er omgangs-skolelærer¹³² og opholder sig hos en gårdmand og hans familie i Tingstrup by i Thisted landsogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Poulsen Agerboe	47	Gift	Gaardmand
Ane Cathrine Christensdatter	38	Gift	Hans Kone
Ane Kirstine Poulsen	8	Ugift	Deres Børn
Pouline Poulsen	4	Ugift	Deres Børn
Peder Søe Jensen	22	Ugift	Omgangsskolelærer

Peder Søe Jensen blev gift med **Jane Kirstine Nielsdatter** den **29. december 1840** i Thisted kirke i Thisted amt. Peder Søe var da 22 år gammel og omgangsskolelærer i Tingstrup i Thisted landsogn, Thisted amt, mens Jane Kirstine var 27 år og boede i Tingstrup i Thisted landsogn.

Børn af Peder Søe Jensen og Jane Kirstine Nielsdatter:

- i **Jensine Søe**, født den 12. februar 1841, død som lille.
- ii **Jens Christian Søe Pedersen**, født den 28. juni 1842.
7. iii **Johanne Elise Pedersen**, født den 3. november 1849, død efter 1921.
- iv **Jensine Christine Nicoline Søe Jensen**, født den 26. september 1853.
- v **Johannes Vilhelm Søe Jensen**, født den 11. maj 1857, død den 1. september 1927.
- vi **Amandus Martinus Søe Jensen**, født den 26. oktober 1861, død den 7. december 1922.

Deres første barn, Jensine, er født i Tingstrup by i Thisted landsogn, Thisted amt. Hun må være død som lille (ses fx ikke ved folketællingen 1845), men hendes død er ikke fundet.

¹³² I sogne, hvor bebyggelserne lå spredt og langt fra hinanden, kunne der efter skoleanordningen af 1814 oprettes omgangsskoler, hvor undervisningen foregik på skift i eleverne hjem. Hvis omgangs-skolelæreren ikke selv boede i området, skulle han ”nyde frie Kost og Nattehold efter Omgang hos Gaardbeboerne”. Gårdbeboerne fik så til gengæld en passende godtgørelse.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Figur 28. Peder Søe Jensen (ane nr. 14) blev født i 1818 i Hinding i Nors sogn, Thisted amt, hjemmedøbt og efterfølgende fremstillet i Nors kirke den 13. december 1818. Han blev konfirmeret den 14. april 1833 i Tved kirke i Tved sogn, der var anneks sogn til Nors sogn. Tved kirke var engang omgivet af marker, men på grund af sandflugten måtte gårdene flytte østpå. Tegning af J. Magnus-Pedersen, 1875.¹³³

Deres andet barn, Jens Christian, er født i Hinding i Nors sogn, Thisted amt (hvor Peder Søe er født og hvor Jens Christians bedsteforældre boede).

I **1844** skifter Peder Søes registrering i lægsrullen fra Nors sogn til Tved sogn, begge steder i Thisted amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Peder Søe 27 år gammel. Han bor sammen med sin kone og deres søn i et hus i Tingstrup by i Thisted landsogn, Thisted amt. De bor til leje (er inderste), og Peder er skolelærer:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Søe Jensen	27	Gift	Inderste og skolelærer
Johanne Kirstine Nielsen	32	Gift	Hans kone
Jens Christian Pedersen	3	-	Deres barn

Det er uvist, om Peder Søe og Jane Kirstine hele tiden fra vielsen har boet i Tingstrup by i Thisted landsogn eller de også har boet i Hinding i Nors sogn og måske endda også i Tved sogn.

I **1847** flytter Peder Søe med familien fra Tingstrup i Thisted landsogn i Thisted amt til Hjallerup i Dronninglund sogn i Hjørring amt (flytningen er registreret i lægdsrullen). I Hjallerup bliver Peder Søe fra 1848 skolelærer på Hjallerup skole, og familien flytter ind på skolen. Peder Søe virker herefter som lærer ved Hjallerup skole i mere end 40 år, og Peder Søe og hans kone bliver boende i Hjallerup til deres død.

¹³³ Tved Klitplantage Thy. Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen. Vandreture nr. 51. 2007.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Peder Søe 31 år gammel (anføres at være i sit 32. år). Han bor med sin kone og børn på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Søe Jensen	32	Gift	Skolelærer
Johanne Kirstine	36	Gift	Hans Kone
Jens Chr. Pedersen Søe	8	Ugift	Deres Børn
Johanne Elise Pedersen	1	Ugift	Deres Børn
Ane Sophie Kirstine Rasmusdatter	20	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Peder Søe 36 år gammel. Hun bor fortsat med sin kone og børn på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Søe Jensen	37	Gift	Skolelærer, huusfader
Johanne Kirstine Nielsen	42	Gift	Hans kone
Jens Christian Søe	13	Ugift	Deres børn
Johanne Elise Søe	6	Ugift	Deres børn
Jensine Christine Nicoline Søe	2	Ugift	Deres børn
Elise Marie Christensen	15	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Peder Søe 41 år gammel. Han bor fortsat med sin kone og børn på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peder Søe Jensen	42	Gift	Husfader, Skolelærer
Johanne Kirstine Nielsen	47	Gift	Hans Kone
Johanne Elise Søe Jensen	11	Ugift	Deres Barn
Jensine Christine Nicoline Søe Jensen	7	Ugift	Deres Barn
Johannes Vilhelm Søe Jensen	3	Ugift	Deres Barn
Johanne Larsen	17	Ugift	Tjenestepige

Ved folketællingen den **1. februar 1870** er Peder Søe 51 år gammel. Han bor fortsat med sin kone og børn på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peter Søe Jensen	51	Gift	Huusfar, Skolelærer
Johanne Kirstine Nielsen	56	Gift	Huusmor, Hans Kone
Johanne Elise Søe Jensen	20	Ugift	Deres barn
Jensine Kirstine Nicoline Søe Jensen	16	Ugift	Deres barn
Johannes Wilhelm Søe Jensen	12	Ugift	Deres barn
Amandus Martinus Søe Jensen	8	Ugift	Deres barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Peder Søe Jensen (ane nr. 14) var lærer ved Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt i perioden 1848 – 1889, dvs. mere end 40 år.

Her et billede af lærer Søe Jensen fra værket *Danmarks Kirker og Skoler, som Trøst-Hansen i 1917 påbegyndte*¹³⁴.

Ved folketællingen den **1. februar 1880** er Peder Søe 61 år gammel. Han bor fortsat med sin kone og to af deres børn på Hjallerup skole i Dronninglund sogn, Hjørring amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Peter Søe Jensen	61	Gift	Skolelærer
Jane Kristine Nielsen	66	Gift	Huusmoder
Jensine Nicoline Søe Jensen	26	Ugift	Deres Børn
Amandus Mart: Søe Jensen	18	Ugift	Deres Børn

Peder Søes kone, Jane Kirstine Nielsdatter, døde den **25. marts 1883**.

Ved folketællingen den **1. februar 1890** er Peder Søe 71 år gammel. Han er nu enkemand og bor hos sin søn og svigerdatter og deres børn i Hjallerup i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Desuden bor der en tjenestepige. Det er lidt uklart hvad optælleren mener er Amandus' erhverv (han er ved en tidligere folketælling anført som bødker, og ved senere tællinger som agent):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder/født	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Amannus Martinus Søe Jensen	28	Gift	Husfader, Seluillist
Mette Marie Mikkelsen	33	Gift	Husmoder, Hustru
Jane Kirstine Søe Jensen	1	Ugift	Barn
Peter Søe Jensen	26/8 1889	Ugift	Barn
Bodil Marie Jensen	24	Ugift	Tjenestepige
Peder Søe Jensen	71	Enkemand	Pentioneret Lærer

Peder Søe Jensen døde den **5. februar 1899** i Hjallerup, Dronninglund sogn, Hjørring amt. Han var da 80 år gammel. Det anføres, at han var entlediget (dvs. frigjort) lærer fra Hjallerup skole, og at han havde været lærer der i 40 år. Han blev begravet den 12. februar 1899 på Dronninglund kirkegård.

¹³⁴ Arbejdet med værket blev aldrig fuldendt. De færdiggjorte såkaldte sognekort, herunder kortet for Dronninglund sogn, hvor ovennævnte er udsnit fra, er blevet digitaliseret og kan findes her: <https://skolehistorie.au.dk/samlinger/sognekort/2023-01-23>.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

- 15. Jane Kirstine Nielsdatter.** Hun blev født den **5. september 1813** i Skinnerup sogn, Thisted amt og døbt den 7. november 1813 i Skinnerup kirke.

Hun blev konfirmeret den **13. april 1828** i Skinnerup kirke, Thisted amt.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jane Kirstine 20 år gammel (anført at være i sit 21. år). Hun bor sammen med sin mor og stedfar i et hus i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt. Desuden bor der tre af Jane Kirstines søskende samt en datter af Jane Kirstines søster Johanne:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Christensen Westergaard	53	Gift	Huusmand
Else Mortensdatter	65	Gift	Hans Kone
Maren Kirstine Nielsdatter	35	Ugift	Skræderpige, deres Barn
Johanne Kristine Nielsdatter	21	Ugift	Skræderpige, deres Barn
Hans Larsen Nielsen	28	Ugift	Muurmester. deres Barn
Johanne Nielsdatter	27	Ugift	Deres Barn
Nicoline Petrine Jensdatter	6	Ugift	En Datters Datter

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Jane Kirstine 26 år gammel. Hun bor hos en gårdmand og hans familie på Øster Baungaard i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt. Det er anført, at Jane Kirstine er sy pige og har tilhold hos (dvs. holder til/bor hos) en anden gårdmand (Mads Hansen Tousgaard):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christensen Westergaard	41	Gift	Gaardmand
Kirstine Christiansdatter	35	Gift	Hans Kone
Christiane Nielsdatter	7	Ugift	Deres Børn
Else Cathrine Nielsdatter	5	Ugift	Deres Børn
Christen Søndergaard	2	Ugift	Deres Børn
Peder Andersen	32	Ugift	Tjenestekarle
Jens Christensen	20	Ugift	Tjenestekarle
Lars Christensen	18	Ugift	Tjenestekarle
Ane Marie Larsdatter	22	Ugift	Tjenestepige
Johanne Kirstine Nielsdatter	27	Ugift	Syepige, fra Skinnerup, har Tilhold hos Mads Hansen Tousgaard
Sidsel Pedersdatter	17	Ugift	Hendes Lærling

Den **29. november 1840**, dvs. kort før sit bryllup anmelder Jane Kirstine sin flytning fra Skinnerup sogn til Thisted sogn (begge i Thisted amt). Hun angives da at være sy pige

Jane Kirstine Nielsdatter blev gift med **Peder Søe Jensen** den **29. december 1840** i Thisted kirke i Thisted amt. Jane Kirstine var da 27 år gammel og boede i Tingstrup i Thisted landsogn, Thisted amt, mens Peder Søe var 22 år gammel og omgangsskolelærer i Tingstrup i Thisted landsogn.

Se ovenfor, ane nr. 14 Peder Søe Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Jane Kirstine Nielsdatter døde den **25. marts 1883** i Hjallerup i Dronninglund sogn, Hjørring amt. Hun var da 69 år gammel. Hun blev begravet den 4. april 1883 på Dronninglund kirkegård.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

F.1.1 Johanne Elise Pedersens farfar og farmor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)

Figur 29. Figuren viser relationen mellem Kristian (ane nr. 1) og Johanne Elise Pedersen (ane nr. 7) og Johanne Elises forfædre på faderens side (ane nr. 14, 28, 29 etc.).

Ane nr. 14 (Peder Søe Jensen, Johanne Elise Pedersens far) er beskrevet ovenfor.

Ane nr. 28, 29, 56, 57, 58 og 59 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (ane nr. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 236, 237, 238, 239, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 912, 918, 919, 922, 923, 946, 947, 950, 951, 956, 1844, 1846, 1892, 1893, 1900 og 1903) - beskrives nedenfor i dette kapitel.



28. Jens Christian Christensen. Han blev født i 1782 i Hinding i Nors sogn, Thisted amt. Han blev hjemmedøbt og efterfølgende den **27. januar 1782** fremstillet i Nors kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens Christian 5 år gammel. Han bor med sine forældre og søster i Hinding by i Nors sogn, Thisted amt. Faderen er husmand:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Nielsen	50	Gift	Mand, Huusmand
Karen Jensdatter	47	Gift	Hans kone
Jens Christensen	5	Ugift	Deres barn
Johane Christensdatter	10	Ugift	Deres barn

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jens Christian 19 år gammel. Han er tjenestekarl hos en gårdmand og hans familie i Nors by i Nors sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Lars Andersøn	50	Gift	Husbond, gårdbruger
Maren Christensdatter	51	Gift	Hans hustru
Christen Pouelsen	22	Ugift	Søn
Karen Larsdatter	13	Ugift	Datter
Dorete Christensdatter	44	Ugift	Tjenestepige
Jens Christensen	18	Ugift	Tjenestekarl

Jens Christian Christensen blev gift med **Johanne Jensdatter** den **27. marts 1808** i Sjørring kirke i Thisted amt (trolovet den 15. marts 1808 i Sjørring præstegård, Sjørring sogn). Jens Christian var da 26 år gammel og anføres at være "National Soldat til Aarhus Regiment", mens Johanne var 29 år gammel og anføres at have været kokkepige i Sjørring præstegård ind til vielsen.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Børn af Jens Christian Christensen og Johanne Jensdatter:

- i **Karen Jensdatter**, hjemmedøbt den 21. november 1811.
- ii **Jens Christian Jensen**, hjemmedøbt den 22. august 1813.
- iii **Niels Christian Jensen**, født den 5. december 1815.
- 14. iv **Peder Søe Jensen**, født den 21. september 1818, død den 5. februar 1899.
- v **Villum Jensen**, født den 3. april 1823.

Jens Christian var husmand med lidt jord i Hinding by i Nors sogn, Thisted amt, og alle børnene er født der.

Det er uvist hvorfor sønnen Peder (ane nr. 14) også får navnet Søe. Der er ikke fundet slægtsmæssig relation til personer med Søe-navnet (men Peder gifter sig med en pige fra en Søe-slægt, ane nr. 15 Jane Kirstine Nielsdatter).

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Jens Christian 52 år gammel. Han bor sammen med sin kone og børn i deres hus i Hinding i Nors sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christjan Christensen	53	Gift	Lever af sin Jordlod
Johanne Jensdatter	56	Gift	Hans Kone
Karen	23	Ugift	Hans Børn
Villum	11	Ugift	Hans Børn

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Jens Christian 58 år gammel. Han bor med sin kone og datter i deres hus i Hinding i Nors sogn, Thisted amt. Desuden bor der et plejebarn mod betaling:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christensen	58	Gift	Huusmand
Johanne Jensdatter	62	Gift	Hans Kone
Karen Jensdatter	28	Ugift	Deres Datter
Jens Peter Nielsen	5	Ugift	Pleiebarn for Betaling

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Jens Christian 63 år gammel. Han bor sammen med sin kone i deres hus i Hinding i Nors sogn, Thisted amt. Det anføres, at Jens Christian er glarmester. Johannes navn er anført som Hanne (folketællinger er ofte unøjagtige og med fejl):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christjan	63	Gift	Lever af sin jordlod, og glarmester af profession
Hanne Jensdatter	67	Gift	Hans kone

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Jens Christian 68 år gammel. Sammen med sin kone bor han nu hos deres søn og svigerdatter i et hus i Hinding by i Nors sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christian Jensen	35	Gift	Tømmermand, Huusfader
Maren Cathrine Christensen	36	Gift	Hans Kone
Johanne Nielsen	6	Ugift	Deres Børn
Ane Nielsen	5	Ugift	Deres Børn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jens Christian Christensen	69	Gift	Huusfaderens forældre, der af ham forsørges
Johanne Jensen	73	Gift	”-

Jens Christian Christensen døde den **22. oktober 1850** i. Han var da 68 år gammel og aftægtsmand hos sin søn og svigerdatter i Hinding i Nors sogn, Thisted amt. Han blev begravet den 3. november 1850 på Nors kirkegård.

- 29. Johanne Jensdatter** Hun blev født i 1778 i Hørsted i Hørsted sogn, Thisted amt. Hun blev hjemmedøbt og efterfølgende den **21. juni 1778** fremstillet i Hørsted kirke.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Johanne 9 år gammel. Hun bor sammen med sin mor og søskende i Harkær by i Hundborg sogn, Thisted amt. Moderen anføres at være enke og at nyde almisse (dvs. lever af almisse, dvs. barmhjertighed) (der er dog ikke fundet noget der viser, at Johannes far er død på dette tidspunkt, se nedenfor, ane nr. 58 Jens Christensen Svindborg):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Michelsdatter	40	Enke	Madmoder, Nyder almisse
Michel	4		Hendes barn
Peder	1		Hendes barn
Johanne	9		Hendes barn
Karen	7		Hendes barn

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Johanne 22 år gammel (anføres at være i sit 23. år). Hun er tjenestepige hos sognepræsten for Sjørring og Torsted sogne, Sjørring præstegård i Sjørring sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Michael Wogelius Steenstrup	59	Gift	Huusbonde sognepræst til Sjørring og Thårsted Menigheder
Johanne Sørensdatter Back	50	Gift	Hans kone
Johannes Wogelius Steenstrup	24	Ugift	Deres søn, candid theolog
Dorothea Garber	18	Ugift	Huus jomfru
Christen Christensen	34	Ugift	Tjenestefolk
Christen Pedersen	32	Ugift	Tjenestefolk
Johannes Anthonisen	28	Ugift	Tjenestefolk, land soldat
Jens Pedersen	18	Ugift	Tjenestefolk
Jesper Lauridsen	18	Ugift	Tjenestefolk
Anne Nielsdatter	23	Ugift	Tjenestefolk
Anne Marie Nielsdatter	24	Ugift	Tjenestefolk
Johanne Jensdatter	22	Ugift	Tjenestefolk
Mads Thomsen	73	Enke(mand)	Opholdende, nyder frit Ophold

Johanne Jensdatter blev gift med **Jens Christian Christensen** den **27. marts 1808** i Sjørring kirke i Thisted amt (trolovet den 15. marts 1808 i Sjørring præstegård, Sjørring sogn). Johanne var da 29 år gammel og anføres at være kokkepige i Sjørring præstegård, mens Jens Christian var 26 år gammel og anføres at være ”*National Soldat til Aarhus Regiment*”.

Vielser skulle som udgangspunkt ske i brudens hjemsgogn, men hendes sognepræst kunne give tilladelse til, at vielsen foregik i et andet sogn. Da Johanne har været

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

tjenestepige/kokkepige i Sjørring præstegård i mindst 7 år forud for vielsen, har hun formentlig ønsket at blive viet af præsten her.

Se ovenfor, ane nr. 28 Jens Christian Christensen vedr. Deres fælles børn mv.

Johanne Jensdatters mand, Jens Christian Christensen, døde den **22. oktober 1850** var da aftægtsfolk hos deres søn og svigerdatter, Niels Christian og Maren Cathrine, i Hinding by i Nors sogn, Thisted amt.

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Johanne 76 år gammel. Hun bor på aftægt hos sin søn og svigerdatter og deres familie i et hus i Hinding by i Nors sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christian Jensen	40	Gift	Huusmand, huusfader, Tømmermand
Maren Katrine Christensen	41	Gift	Hans kone
Johanne Jensen	77	Enke	Huusfaderens moder. der af ham forsørges
Johanne Nielsen	11	Ugift	Deres børn
Ane Nielsen	10	Ugift	Deres børn
Christen Wiilsbøl	5	Ugift	Deres børn
Jens Christian Nielsen	3	Ugift	Deres børn

Ved folketællingen den **1. februar 1860** er Johanne 81 år gammel. Hun bor fortsat på aftægt hos sin søn og svigerdatter og deres familie i et hus i Hinding by i Nors sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Christian Jensen	45	Gift	Husmand. Tømmer
Marie Cathrine Christensen	46	Gift	Hans kone
Ane Nielsen	15	Ugift	Deres børn
Christen Vildsbøl Nielsen	10	Ugift	Deres børn
Jens Christian Jensen	8	Ugift	Deres børn
Ane Marie Jensen	8	Ugift	Deres børn
Ane Marie Jensen	3	Ugift	Deres børn
Johanne Jensen	82	Enke	Aftægtskone

Johanne Jensdatter døde den **19. januar 1862**. Hun var da 83 år gammel og aftægtskone hos sin søn og svigerdatter i Hinding by i Nors sogn, Thisted amt. Hun blev begravet den 2. februar 1862 på Nors kirkegård.

F.1.1.1 Johanne Elise Pedersens oldeforældre på faderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)

56. Christen Nielsen. Han blev født i 1738 i Hinding i Nors sogn, Thisted amt og døbt den **5. november 1738** i Nors kirke.

Christen Nielsen blev konfirmeret den **21. april 1754** i Tved kirke, Thisted amt (Nors og Tved sogne havde fælles pastorat).

Christen Nielsen blev gift med **Karen Jensdatter** den **21. oktober 1774** i Hillerslev kirke, Thisted amt (trolovet den 23. juni 1774). Christen var da 36 år gammel og boede i Hinding i Nors sogn, Thisted amt, mens Karen var 34 år gammel og boede i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Børn af Christen Nielsen og Karen Jensdatter:

- i **Niels Christian Christensen**, fremstillet den 13. august 1775, begravet den 27. maj 1776.
- ii **Johanne Christensdatter**, fremstillet den 22. september 1776.
- 28. iii **Jens Christian Christensen**, fremstillet den 27. januar 1782, død den 22. oktober 1850.

Christen Nielsen og Karen Jensdatter boede i Hinding i Nors sogn, Thisted amt, og deres børn er født der.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens 48 år gammel (anføres at være i sit 50. år). Han er husmand i Hinding by i Nors sogn, Thisted amt, hvor han bor sammen med sin kone og deres to børn:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Christen Nielsen	50	Gift	Mand, Huusmand
Karen Jensdatter	47	Gift	Hans kone
Jens Christensen	5	Ugift	Deres barn
Johane Christensdatter	10	Ugift	Deres barn

Christen Niensens død er ikke fundet. Hans kone, Karen Jensdatter, dør i 1793, og her anføres ikke noget om Christen, fx at Karen er Christens kone eller enke. Christen er ikke fundet ved folketællingen i 1801, og han kan være død inden da.

56. Christen Nielsen var søn af:

112. Niels Thomasen (samme person som ane nr. 126 i kapitel F.1.2.1 (anesammenfald)).

Han blev født den **25. december 1691** i Vester Vandet by i Vester Vandet sogn, Thisted amt og døbt den 1. januar 1692 i Vester Vandet kirke.

Niels Thomasen var tjenestekarl i Vester Vandet præstegård i årene **1720 til 1725**, og formentlig helt frem til vielsen i 1726

Han blev gift med **Ingeborg Nielsdatter** den **23. oktober 1726** i Nors kirke, Thisted amt. Niels var da 34 år gammel, mens Ingeborg var 33 år gammel.

Børn af Niels Thomasen og Ingeborg Nielsdatter:

- i **Lauritz Nielsen**, døbt den 29. september 1727.
- ii **Else Nielsdatter**, døbt den 17. september 1730.
- 63. iii **Johanne Nielsdatter**, døbt den 10. maj 1733, død den 24. juli 1776.
- iv **Inger Nielsdatter**, født marts 1736, begravet den 20. februar 1737.
- 56. v **Christen Nielsen**, døbt den 5. november 1738.

Niels og Ingeborg boede i Hinding i Nors sogn, Thisted amt, og alle børnene er født der.

Niels Thomasens død er ikke fundet. Da hans kone dør i 1756, angives hun i kirkebogen for Nors sogn at være enke. Niels' død burde også være registreret i denne kirkebog, men er altså ikke fundet.

112. Niels Thomasen var søn af:

224. Thomas Pedersen. Han blev født **ca. 1630**.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Han blev gift med **Else Christensdatter**.

Børn af Thomas Pedersen og Else Christensdatter:

- i **Maren Thomasdatter**, født ca. 1678, død den 20. april 1758.
- ii **Boel Thomasdatter**, født ca. 1681, død den 28. marts 1759.
- iii **Christen Thomasen**, født ca. 1686, død den 8. juni 1759.
- iv **Ove Thomasen**, født ca. 1690, død den 25. maj 1707.
- 112. v **Niels Thomasen**, født den 25. december 1691.
- vi **Helvig Thomasdatter**, født den 21. marts 1697, død den 9. marts 1698.

Thomas og Else boede i Vester Vandet by i Vester Vandet sogn, Thisted amt, og alle børnene er født der.

Thomas Pedersen døde den **23. februar 1707** "om aftenen en half stund for Solens nedgang" i Vester Vandet by i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Han anføres da at være "77 aar ringre nogle dage gammel", dvs. nogle dage mindre end 77 år gammel. Han blev begravet den 3. marts 1707 på Vester Vandet kirkegård.

225. Else Christensdatter. Hun blev født **ca. 1649**.

Hun blev gift med **Thomas Pedersen**. Se ovenfor, ane nr. 224 Thomas Pedersen vedr. deres fælles børn mv.

Else Christensdatter døde den **11. marts 1716** i Vester Vandet by i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være i sit 67. år. Hun blev begravet den 19. marts 1716 på Vester Vandet kirkegård.

113. Ingeborg Nielsdatter (samme person som ane nr. 127 i kapitel F.1.2.1 (anesammenfald)).

Hun blev født i 1693 i Nors sogn, Thisted amt og døbt den **16. juli 1693** i Nors kirke.

Ingeborg blev gift med **Niels Thomasen** den **23. oktober 1726** i Nors kirke, Thisted amt. Ingeborg var da 33 år gammel Niels var 34 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 112 Niels Thomasen vedr. deres fælles børn mv.

Ingeborg Nielsdatter døde i juli 1756 i Hinding i Nors sogn, Thisted amt. Det angives da, at hun døde af fleck feber¹³⁵, 62 år gammel. Hun blev begravet den **20. juli 1756** på Nors kirkegård.

113. Ingeborg Nielsdatter var datter af:

226. Niels Nielsen Kortegaard. Han blev født **ca. 1658**.

Han blev gift første gang med **Anne Pedersdatter**.

Kendskabet til Anne Pedersdatter er fra Hillerslev herred tingbog¹³⁶. I en sag fra 1688 giver Niels Nielsen Kortegaard i Nors (Nors sogn, Thisted amt) til kende, at

¹³⁵ Udtryk brugt i 1700-tallet, fleck = plet, feber med pletter.

¹³⁶ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt. Er transskriberet og kan bl.a. findes på slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/921969.pdf> /2023-02-08.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

"hans hustru Anne Pedersdatter er død og har efterladt sig en lille datter, Dorethe Nielsdatter. Han vil give hende som arv 20 rdl. foruden en kåbe af værdi 4 rdl., en kiste med lås og sengeklæder til en seng, af værdi 4 rdl., og en rød bays trøje. Det skal blive bestående i boet, til hun bliver 18 år, dog under Søren Pedersen i Vilsbøl hans formynderskab."

Der er tale om en form for skiftesag, hvor datteren Dorethe skal tilgodeses før Niels Nielsen Kortegaard gifter sig igen.

Søren Pedersen i Vilsbøl (i Vester Vandet sogn – nabosogn til Nors sogn), der nævnes som formynder for Annes datter Dorethe Nielsdatter, var gift med Maren Pedersdatter og har sandsynligvis været svoger til Anne Pedersdatter, dvs. Dorethes onkel.

Anne Pedersdatters og Niels Nielsen Kortegaards vielse er ikke fundet. Den kan være foregået i Vester Vandet kirke, men her er ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1691.

Anne Pedersdatter, Niels' første kone, døde i juli 1687 i Nors sogn, Thisted amt og blev begravet den **24. juli 1687** på Nors kirkegård. I kirkebogen står da: *"begravet Anne Pedersdr og hendis tvinde tvillinger æt 37"*. Hun er altså død 37 år gammel i forbindelse med fødslen af tvillinger.

Tvillingerne nåede at blive døbt, den **22. juli 1687**. I Nors sogn kirkebog står da anført: *"Inddøbt Niels Christens tvende tvillinger, Jens og Anne, som strax efter daaben døde"* (præsten har anført faderen som Niels Christensen, men der må være tale om Niels Nielsen).

Niels Nielsen Kortegaard blev gift anden gang med **Maren Andersdatter** den **17. april 1688** i Nors kirke, Thisted amt. Niels var da ca. 30 år gammel, mens Maren var ca. 33 år gammel.

- Børn af Niels Nielsen Kortegaard og Maren Andersdatter:*
- i **Dødfødt barn**, begravet den 23. november 1689.
 - 113. ii **Ingeborg Nielsdatter**, døbt den 16. juli 1693, begravet den 20. juli 1756.
 - iii **Anders Nielsen**, døbt den 24. februar 1697, begravet den 11. december 1701.

Maren Andersdatter, Niels' anden kone, døde i **april 1704** (se nedenfor).

Niels Nielsen Kortegaard gifter sig tredje gang med **Maren Nielsdatter** den **16. marts 1710** i Nors kirke, Thisted amt. Niels var da ca. 52 år gammel, mens Maren var ca. 33 år gammel.

- Børn af Niels Nielsen Kortegaard og Maren Nielsdatter:*
- iv **Anders Nielsen**, døbt den 19. april 1711.
 - v **Sidsel Nielsdatter** døbt den 12. august 1714.
 - vi **Maren Nielsdatter**, døbt den 13. juni 1717.

Niels Nielsen Kortegaard døde i december 1718 i Nors sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 60 år gammel. Han blev begravet den **20. december 1718** på Nors kirkegård.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Maren Nielsdatter, Niels' enke, døde i september 1726 i Nors sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 49 år, 9 måneder og 1 uge gammel. Hun blev begravet den **27. september 1726** på Nors kirkegård.

227. Maren Andersdatter. Hun blev født **ca. 1655**.

Hun blev gift med **Niels Nielsen Kortegaard** den **17. april 1688** i Nors kirke, Thisted amt. Maren var da ca. 33 år gammel, mens Niels var ca. 30 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 226 Niels Nielsen Kortegaard vedr. deres fælles børn mv.

Maren Andersdatter døde i april 1704 i Nors sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 47 år gammel. Hun blev begravet den **1. maj 1704** på Nors kirkegård.

57. Karen Jensdatter. Hun blev født i 1740 i Lille Hillerslev, Hillerslev sogn, Thisted amt og døbt den **7. februar 1740** i Hillerslev kirke.

Hun blev konfirmeret den **6. april 1755** i Hillerslev kirke, Thisted amt.

Karen Jensdatter blev gift med **Christen Nielsen** den **21. oktober 1774** i Hillerslev kirke, Thisted amt (trolovet den 23. juni 1774). Karen var da 34 år gammel og boede i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, mens Christen var 36 år gammel og boede i Hinding i Nors sogn, Thisted amt.

Se ovenfor, ane nr. 56 Christen Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Karen Jensdatter døde i 1793 i Hinding, Nors sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 53 år gammel. Hun blev begravet den **6. marts 1793** på Nors kirkegård.

57. Karen Jensdatter var datter af:

114. Jens Baarsen. Han blev født i 1707 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt og døbt den **5. juni 1707** i Hillerslev kirke. Efternavnet ses også stavet Bosen, Borsen og Boersen.

Han blev gift med **Anne Bertelsdatter**. De er formentlig gift i Hillerslev kirke i Thisted amt omkring 1734, men kirkebogen for Hillerslev sogn har ikke oplysninger om vielser for perioden 1728-1739.

Børn af Jens Baarsen og Anne Bertelsdatter:

i **Baar Jensen**, døbt den 3. april 1735.

ii **Bennet Jensdatter**, døbt den 1. september 1737, begravet den 23. maj 1810.

57. iii **Karen Jensdatter**, døbt den 7. februar 1740, begravet den 6. marts 1793.

Jens og Anne boede i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt, og børnene er født der.

Jens Baarsen døde i 1779 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 74 år gammel. Han blev begravet den **25. august 1779** på Hillerslev kirkegård.

114. Jens Baarsen var søn af:

228. Baar Nielsen. Han blev født **ca. 1657**. Hans navn ses også stavet Boer.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Han blev gift med **Bennet Pedersdatter** den **15. februar 1700** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 3. december 1699). Baar var da ca. 43 år gammel, mens Bennet var ca. 31 år gammel.

Børn af Baar Nielsen og Bennet Pedersdatter:

- i Dødfødt barn, begravet den 11. marts 1700.
- ii **Niels Baarsen**, døbt den 6. januar 1701.
- iii **Kirsten Baarsdatter**, døbt den 11. april 1703, begravet den 8. marts 1705.
- iv **Peder Baarsen**, døbt den 7. december 1704.
- 114. v **Jens Baarsen**, døbt den 5. juni 1707, begravet den 25. august 1779.
- vi **Kirsten Baarsdatter**, døbt den 29. maj 1710.

Efter vielsen boede Baar og Bennet de første år i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt, hvor Baar var fæster af en gård (han har formentlig overtaget gården efter sin far). De første børn er født her (Niels og Kirsten), men på et tidspunkt mellem august 1704 (hvor Baar er fadder og anføres at komme fra Kaastrup) og december 1704 (hvor sønnen Peder døbes) flytter familien til Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt.

I Lille Hillerslev fæstede Baar en gård på ca. 4 tdr. hartkorn, der hørte under Ullerup gods¹³⁷.

Bennet Pedersdatter, Baars kone, døde i **1715** (begravet den 5. august 1715). Der blev herefter den 30. august 1715 afholdt skifte mellem enkemanden Baar og børnene Niels, Peder, Jens og Kirsten, der nu var henholdsvis 14, 10, 8 og 5 år gamle. Det fremgår ud fra boets registrering og vurdering¹³⁸, at der var tale om et ret stort stuehus, hvor der nævnes dagligstue, storstue, vesterstue, et mellemkammer og et bryggers samt en kælder under stuehuset.

Af indbo nævnes bl.a. et bord, et skab med lås, en foldeseng, et vægskab, to senge med tilhørende sengetøj, endnu et bord, tolv træallerkner, 22 mælkebøtter, 10 stenfade, tre stenkrus, to stole og endnu et sengested med sengetøj. Af besætning på gården var der bl.a. fem heste, en plag (ung hest), et føl, tre køer og fire ung stude. Boets samlede aktiver androg ca. 242 Rdl. Herremanden havde krav på fire heste, plov, vogn og harve til en værdi af i alt ca. 50 Rdl., der tilhørte gården, samt 8 tdr. sædebyg, 1 td. rug, 3 tdr. hvid havre, 5 tdr. sort havre og 2½ tdr. blandsæd.

Hertil kom, at der skyldtes skatter med 2 Rdl. og 3 Mk., en pige havde et løntilgodehavende for et år på 3 Rdl. og 2 Mk., og til ædekorn skulle der reserveres 8 tdr. rug og 8 tdr. byg. Til udbedring af gårdens bygninger krævedes 10 læs tag á 3 Mk.

Efter fradrag i aktiverne var der til arv og deling ca. 155 Rdl., hvilket viser, at der var tale om et efter den tid relativt velstillet hjem. Overskuddet fordeltes med halvdelen til enkemanden Baar. Sønnerne fik hver ca. 15 Rdl. datteren Kirsten det halve, men faren Baar fordoblede dette beløb, så hun fik det samme som

¹³⁷ Oplysning fra Nordisk Slægtsforskning Aps. *En slægt fra Hov i Sennels sogn (Hillerslev Herred)*, Skals 1986. Kan findes online her: <https://slaegtsbibliotek.dk/927642.pdf/2023-03-23>. Se i øvrigt kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af matrikel og hartkorn.

¹³⁸ Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

brødrene. Desuden havde hendes mor "*på sit yderste*" lovet hende sin efterladte garderobe.

Efter Bennets død har Baar formentlig drevet gården i nogle år, inden fæstet er overgået til den ældste søn Niels.

Baar Nielsen døde i 1734 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 80 år gammel. Han blev begravet den **7. november 1734** på Hillerslev kirkegård.

228. Baar Nielsen var søn af:

456. Niels Baarsen. Han angives at være født **ca. 1610**¹³⁹.

Han blev gift med **Kirsten Christensdatter**.

Børn af Niels Baarsen og Kirsten Christensdatter:

- i **Bertel Nielsen.**
- 228. ii **Baar Nielsen**, født ca. 1657, begravet den 7. november 1734.

Ud over de nævnte to sønner er der også kendskab til to døtre af Niels Baarsen og Kirsten Christensdatter. Navnene på dem kendes ikke, men den ene blev gift med Anders Sørensen, forpagter på Søgård, og den anden blev gift med Svend Vilsen i Sennels. Efter Niels Baarsens død blev de to døtre og deres mænd på Hillerslev herredsting som arvinger tiltalt for den gæld, som Niels havde efterladt, se nedenfor.

Niels Baarsen var fæster af en gård i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt.

I en sag i 1668 i Hillerslev herreds tingbog¹⁴⁰ anføres Niels Baarsens husbond (ejer af gården) at være Jens Sørensen på Lundergård i Vendsyssel (godset Lundergaard lå i Jetsmark sogn i Hjørring amt). Nogle år tidligere, i 1653, havde Niels Baarsen udstedt en obligation (et gældsbevis) til Jens Sørensen, der da var på Næsgård (lå i Øster Svenstrup sogn, Hjørring amt). Også i 1778, kort efter Niels Baarsens død, anføres Jens Sørensen at være husbond (ejer), og han anføres da at være på Næsgaard. Jens Sørensen kan have været knyttet til både Lundergaard og Næsgaard.

Niels Baarsen har formentlig fæstet gården af Jens Sørensen i 1653, hvor Niels som nævnt får et lån af Jens Sørensen på 40 Rdl., hvilket kan være et lån til stedsmålet (dvs. den afgift, som Niels skulle betalte til husbonden/ejeren for at overtage fæstet af gården).

Niels Baarsen optræder en række gange i Hillerslev herred tingbog, hvor han bl.a. havde flere tillidshverv.

I **1666-1668** er han flere gange vurderingsmand i forbindelse med vurdering af fx bygninger, besætning eller løsøre ved skiftesager eller ved gældssager, hvor der skal foretages udlæg.

¹³⁹ Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, *ibid*. Dokumentationen kendes ikke.

¹⁴⁰ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, *ibid*.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I **1667** var Niels Baarsen flere gange såkaldt lovhøring, og han blev beskikket af lensmanden som sandemand i **1673**¹⁴¹.

Niels Baarsen optræder ikke kun i tingbogen i forbindelse med tillidshverv. Den **21. august 1666** er der en sag, hvor Niels har fået skader på en rugmark, som han beskylder en anden bonde i Kaastrup for at have forårsaget.

Den **23. april 1667** bliver han – sammen med en række andre sognemænd i Kaastrup sogn – stævnet af kirkeværgen for manglende betaling af kirketienende for 1666, og den **14. maj 1667** er det Anne Arenfeld i Ullerupgård, der lader Niels Baarsen stævne for gæld.

Den **20. august 1667** er det så Niels Baarsen, der lader Niels Eriksen i Kåstrup stævne for gæld.

I en sag dateret **17. september 1667** har Niels Baarsen igen haft skader på sin kornmark, og han beskylder Niels Mortensen i Lille Hillerslev og Christen Ibsen og Niels Balsen i Store Hillerslev for, at deres kreaturer har lavet skaden.

Og den **2. april 1672** tiltaler Niels Baarsen i Kaastrup Will Christensen i Skaarup i Nors sogn og Anders Sørensen i Skaarupgård for skyldig hesteleje.

Og så er der sagen om slagsmålet på Skt. Olufs Markedsdag i Thisted **1672**, se tekstboks.

Niels Baarsen døde sandsynligvis **ca. 1676**.

Dødstidspunktet er antaget på grundlag af, at Niels Baarsens søn, Baar Nielsen, den **16. januar 1677** på Hillerslev herredsting tiltaler syv andre bønder for hver 1 td. hestehavre, som de skyldte hans far (og de dømmes til at betale Niels Baarsens hustru og arvinger). Samtidig er Niels Baarsen i **november 1675** underskriver af et dokument i en sag i Hillerslev herreds tingbog, hvor han altså fortsat må have levet (kirkebøgerne for Kaastrup sogn er ikke bevaret tidligere end 1680).

Efter Niels Baarsens død optræder han fortsat nogle år i Hillerslev herreds tingbog, idet han har efterladt sig gæld.

Den **12. februar 1679** er det husbonden på Næsgaard, der rejser tiltale mod afdøde Niels Baarsens enke Kirsten Christensdatter i Kaastrup og hendes søn Baar Nielsen for 5 års restance (formentlig på landgilde, dvs. den årlige afgift, som Niels skulle betalte til husbonden for at bebo fæstegården og udnytte fæstejorden).

Den **27. maj 1679** har husbonden, Jens Sørensen på Næsgaard, ladet syne Niels Baarsens øde gård i Kaastrup og dens brøstfældighed (forfaldenhed). Der nævnes råling (= stuehus), en lade sønden i gården, en stald ved østenden af samme lade, en lade vesten i gården, som er fæstnet til den søndre lade, og et hus østen i gården. Noget indbo er også takseret.

¹⁴¹ Se kapitel G.2 Ordforklaringer for en forklaring af lovhøring og sandemand.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Slagsmålet på Skt. Olufs Markedsdag i Thisted 1672

På Skt. Olufs Markedsdag i 1672, der blev holdt den 22. juli, opstod et slagsmål, der efterfølgende kom til at fylde ganske meget på Hillerslev herredsting¹⁴². Det var en kompliceret sag, som havde startvanskeligheder, men den 6. august 1672 bekendtgjorde Bertel Pedersen Lerche på amtmændens vegne, at fordi husbonden på den forurettedes vegne ikke ville føre sagen efter landets lov – fordi der var tvivl om den - da tilbyder amtmanden at føre sagen.

Det var Niels Sørensen i Hestkjær, det var gået ud over på markedsdagen.

På det første møde blev Jens Brixen, der var bror til den forurettede, spurgt om han vidste hvem der var hans brors banemand, eller han havde nogen mistænkt. Han svarede, at han ingen vidste eller havde mistænkt.

Inden næste møde havde Will Svendsen, der var delefoged, ladet Niels Sørensen syne: På hans hoved var huden slået af, og hud og kød var sprukket. På højre side af hovedet var huden af og var hævet, og over højre øje var huden hævet og blodig. Hans venstre hånd var hævet, og synsmændene mente ikke, han kunne røre den.

Den forurettede sigtede Niels Baarsen i Kaastrup (ane nr. 456) og hans søn Bertel samt Anders Kjeldsen i Hillerslev for den skade, han havde pådraget sig. Der blev fremlagt en skriftlig sigtelse, og ifølge den kørte Niels Sørensen på Skt. Olufs Markedsdag den 22. juli fra Thisted hjem til sit hus. Da var Niels Baarsen, hans søn og Anders Kjeldsen kommet kørende og nåede ham, hvorefter Niels Sørensen holdt stille og bad dem køre frem. Men de holdt stille på siden af ham og snakkede med ham. Niels Sørensen stod så af vognen på Bisgaards jord og gik lige frem ad vejen. Han blev da slået ned af Niels Baarsen og de to karle og de slog ham så længe han kunne sanse, og så længe han ikke selv ved.

På et nyt møde havde Will Svendsen på vegne af den forurettede, Niels Sørensen, indkaldt vidner. Et vidne siger, at da vognene var på siden af hinanden, sagde Niels Sørensen: Kør frem! Niels Baarsen sagde: Nej. Så stod Niels Sørensen af sin vogn og gav Niels Baarsen og de to karle brændevin af et lille glas, og han vidste ikke årsagen til slagsmål. Niels Baarsen og de to karle gjorde skaden på Niels Sørensen, og Niels Baarsen slog vidnet med en vognekæp. Et andet vidne så, at Niels Sørensen lå ved vognen, og to mænd stod der og bad ham hjælpe Niels Sørensen op på vognen, hvilket de gjorde.

Forinden et ny møde ugen efter har Niels Baarsen nok fået talt med nogle venligtsindede markeds-gæster. Her blev fem vidner afhørt, og de kunne alle berette, at Niels Baarsen og hans søn slet ikke havde været i nærheden af slagsmålet, og at kun Anders Kjeldsen havde slået Niels Sørensen. To af vidnerne kunne endda berette, at Anders Kjeldsen faktisk var nødt til at slå Niels Sørensen. Niels Sørensen havde nemlig løbet efter Anders Kjeldsen med en stor kæp og kaldt ham tyv og skælm. Efter et stykke tid havde Anders Kjeldsen vendt sig om og slået Niels Sørensen omkuld og givet ham mange slag.

Det vides ikke hvordan sagen endte, men mon ikke Niels Baarsen har klaret frisag. I hvert fald blev han allerede i februar 1673 beskikket af lensmanden som sandemand for dette år, hvilket han nok ikke var blevet, hvis han lige var blevet dømt i en voldssag.

¹⁴² Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Den **26. august 1679** er det præsten og degnen i Hillerslev, der tiltaler Niels Baarsens enke Kirsten Christensdatter for manglende betaling af tiende til kirken (Kaastrup og Hillerslev sogne havde fælles pastorat).

I **1681** er det igen Jens Sørensen, der var Niels Baarsens husbond, der forsøger at få sine penge. Jens Sørensen anføres nu at bo i Vust (Vust sogn i Vester Han herred, Thisted amt). Den **1. marts 1681** tiltaler han ægtefællerne til Niels Baarsens to døtre (døtrene navne kendes ikke), Anders Sørensen, forpagter på Søgård, og Svend Vilsen i Sennels. Jens Sørensens folk har også været i Kaastrup for at stævne Niels Baarsens enke og søn, Baar Nielsen, men de har ikke kunnet finde dem. Sagen drejede sig om en obligation (gældsbevis) fra 1653 på 40 Rdl., som Niels Baarsen havde lånt af Jens Sørensen, og hvor der stadig manglede at blive betalt 32½ Rdl.

Sagen udsættes og tages op igen på et møde to måneder senere, den **11. maj 1681**. Arvingerne efter Niels Baarsen har ikke helt koordineret deres argumenter, og de peger på hinanden som dem, der bør betale. Herredstingets dom er, at da Anders Sørensen og Svend Vilsen begge har fået deres giftermål betalt af Niels Baarsens bo, og arv og gæld ikke er fragået, skal de betale.

Men der sker tilsyneladende fortsat ikke noget, så sagen kommer op igen året efter, den **25. april 1682**, hvor Jens Sørensen igen tiltaler Anders Sørensen og Svend Vilsen for at skulle betale gælden. Det anføres, at der forgæves har været forsøgt udlæg hos Svend Vilsen. Det vides ikke hvordan sagen er sluttet, men Jens Sørensen har sikkert fået sine penge.

456. Niels Baarsen var søn af:

912. Baar Nielsen. Han anføres at være født **ca. 1585**¹⁴³.

Der er ikke fundet oplysninger om Baar Nielsens kone.

Børn af Baar Nielsen:

- 456. i **Niels Baarsen**, født ca. 1610, død ca. 1678.
- ii **Anders Baarsen.**

Kendskabet til Baar Nielsens søn Anders er fra Hillerslev herreds tingbog, hvor han optræder på sin brors, Niels Baarsens, vegne i en sag i 1667.

Baar Nielsen er i **april 1650** til stede på Hillerslev herredsting som repræsentant for sognepræsten i Øsløs, Hr. Oluf Hansen. Det fremgår her, at Baar Nielsen var fæster af Bisgaard i Kaastrup sogn, Thisted amt¹⁴⁴. Baar Nielsen levede altså fortsat i april 1650, hvor han var ca. 65 år gammel.

457. Kirsten Christensdatter. Hun blev født **ca. 1618**.

Hun blev gift med **Niels Baarsen**. Se ovenfor, ane nr. 456 Niels Baarsen vedr. deres fælles børn mv.

¹⁴³ Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid. Dokumentationen kendes ikke

¹⁴⁴ Her fra Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Kirsten Christensdatter døde i maj 1681 i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 63 år gammel. Hun blev begravet den **17. maj 1681** på Kaastrup kirkegård.

229. Bennet Pedersdatter. Hun blev født **ca. 1669**.

Hun blev gift med **Baar Nielsen** den **15. februar 1700** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 3. december 1699). Bennet var da ca. 31 år gammel, mens Baar var ca. 43 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 228 Baar Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Bennet Pedersdatter døde i 1715 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 46 år gammel. Hun blev begravet den **5. august 1715** på Hillerslev kirkegård.

229. Bennet Pedersdatter var datter af:

458. Peder Laursen. Han blev født **ca. 1632**.

Han blev gift med **Maren Michelsdatter**. De er formentlig viet i Ræer kirke i Thisted amt **omkring 1660**, da Maren er født i Ræhr sogn. Kirkebogen for Ræhr sogn synes at være mangelfuldt ført omkring dette tidspunkt, og deres vielse er ikke fundet.

- Børn af Peder Laursen og Maren Michelsdatter:*
- i **Salmand Pedersen**, født ca. 1663, begravet den 2. december 1743.
 - ii **Christen Pedersen.**
 - iii **Michel Pedersen.**
 - 229. iv **Bennet Pedersdatter**, født ca. 1669, begravet den 5. august 1715.
 - v **Laurs Pedersen.**

Oplysning om børnene er bl.a. fra skiftet efter Maren Michelsdatters søster, Anne Michelsdatter, der døde i 1722. På det tidspunkt var Salmand og Christen Pedersen i Kaastrup, og Michel Pedersen var i Kjelstrup (i Hillerslev sogn). Laurs Pedersen havde været bosat på gården Molsgrynd i det øverste Mandal i Norge. Han var død og havde efterladt sig nogle børn, som man intet kendte til.¹⁴⁵

Peder Laursen havde fæstet en gård i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt, og han optræder mange steder i tingbogen for Hillerslev herred¹⁴⁶.

De fleste sager handler om gæld, og primært gæld som Peder Laursen skylder.

Eksempelvis tiltaler Poul Eriksen i Kaastrup den **10. april 1666** Peder Laursen for en gæld fra 1660. Og den **23. april 1667** bliver Peder og en række andre bønder tiltalt for manglende betaling af tiende til kirken for det foregående år. Og den **26. november 1667** lover Peder Laursen at betale sin gæld til Offer Jensen i Kaastrup på 3 Rdl. i 3 rater til Skt. Michelsdag i 1668, 1669 og 1670. Og den **14. december 1675** er det

¹⁴⁵ Her fra Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid.

¹⁴⁶ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Peder Sørensen i Vorning, der tiltaler Peder Laursen for betaling af 8 tdr. byg. Selv om tinget afgør, at Peder skal betale, så kommer sagen op igen den **10. juli 1677** fordi Peder ikke har betalt, og han dømmes igen til at betale.

Den **24. april 1683** er det Peder Laursen, der har penge til gode. Han har lagt 165 Sldl. ud til de håndværkere, der har repareret Hillerslev kirke, og Peder kræver nu, at kirkeværgerne for Hillerslev og Kaastrup sogne udbetale pengene til sognepræsten Oluf Nielsen, så Peder kan få sine penge.

Det er dog ikke alle sagerne, der handler om gæld. Peder Laursen optræder også med tillidshverv, hvor han i **1666, 1667 og 1668** anføres at være lovhøring¹⁴⁷, synsmand og vurderingsmand.

Endelig skal nævnes sagen fra den **2. november 1675**. Her har nogle mænd været i Kaastrup på Peder Laursens og Christen Eriksens gård, hvor de har forliget deres koner Maren Michelsdatter og Anne Nielsdatter. Peder Laursen tilbyder her sin nabo Christen Eriksen en garanti for, at hverken han selv eller konen vil genoptage striden.

Peder Laursen døde i februar 1688 i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 56 år gammel. Han blev begravet den **20. februar 1688** på Kaastrup kirkegård.

459. Maren Michelsdatter. Hun blev født **ca. 1635** i Ræhr sogn, Thisted amt

Hun blev gift med **Peder Laursen**. Se ovenfor, ane nr. 458 Peder Laursen vedr. deres fælles børn mv.

Maren Michelsdatter døde i september 1710 i Kaastrup sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 75 år gammel. Hun blev begravet den **11. september 1710** på Kaastrup kirkegård.

459. Maren Michelsdatter var datter af:

918. Michel Christensen.

Han blev gift første gang med **Benned**.

Børn af Michel Christensen og Benned:

- i **Christen Michelsen.**
- ii **Jens Michelsen.**
- iii **Anne Michelsdatter**, begravet den 28. januar 1722.
- 459. iv **Maren Michelsdatter**, født ca. 1635, begravet den 11. september 1710.

De tre førstnævnte (ældste) børn er måske Michels stedbørn, jf. skiftet efter Michel, der omtales nedenfor.

Dette forklarer måske også hvorfor Michel får to børn med navnet Christen. Børnenes rækkefølge er i øvrigt delvis tilfældig, da tidspunkterne for deres fødsel/dåb ikke kendes (Ræhr sogn kirkebog er ikke bevaret tidligere end 1650).

¹⁴⁷ Se kapitel G.2 Ordforklaringer for en forklaring af lovhøring

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Michel Christensen var fæster af en gård i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt. Der var tale om en meget stor gård, der ved matrikuleringen i 1664 fik et hartkorn på 14-5-0-2 2/3¹⁴⁸. Gårdens årlige landgilde til præsten i Hunstrup (i Thisted amt) var på 12 tdr. byg, en fødenød [dvs. et stk. kvæg], et svin, et får, et lam, en gås, tre høns, en snes æg og 6 tdr. havre.¹⁴⁹ I skiftet efter Michel Christensens død er hans husbond (ejer af gården) anført som Hr. Peder Jacobsen i Tousing. Det er uvist hvor dette er eller om han har relation til Hunstrup pastorat.

Michel Christensens første kone, Benned, døde i maj 1651 (begravet den **2. juni 1651**).

Michel Christensen blev gift anden gang med **Benned Jespersdatter** den **25. april 1652** i Øster Vandet kirke, Thisted amt.

Børn af Michel Christensen og Benned

Jespersdatter:

- v **Bennet Michelsdatter**, døbt den 24. april 1653.
- vi **Kirsten Michelsdatter**, døbt den 24. september 1654.
- vii **Maren Michelsdatter**¹⁵⁰, døbt den 12. februar 1656.
- viii **Jesper Michelsen**.
- xi **Christen Michelsen**.
- x **Anders Michelsen**.

De tre sidstnævnte børn, Jesper, Christen og Anders, er ikke fundet døbt i Ræhr sogn kirkebog. Det kan skyldes præstens manglende registrering, men det kan også skyldes, at de er født før der er bevaret registreringer i Ræhr sogn kirkebog, dvs. før 1650. I så fald er de børn fra Michels første ægteskab.

Michel Christensen døde i januar 1668 i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt og blev begravet den **26. januar 1668** på Ræhr kirkegård. Desværre er der ikke i kirkebogen angivet hans alder på dødstidspunktet.

Oplysninger om Michel Christensens børn fremgår bl.a. af skiftet efter hans død. De tre ældste børn, Christen, Jens og Anne, er måske Michels stedbørn (børn som hans første kone Benned havde med i ægteskabet).

Skiftet fremgår af Hillerslev herreds tingbog¹⁵¹, og her er boets formue og gæld opgjort. Gælden omfatter landgilde (den årlige afgift) til husbonden, samt "mødrene arv" til børnene Jens, Christen og Anne. Der henvises her til et skiftebrev af 14. september 1652 efter Benned, Michels første kone. Dette kunne

¹⁴⁸ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af matrikulering og hartkorn.

¹⁴⁹ Her fra Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, *ibid*.

¹⁵⁰ I Ræhr sogn kirkebog er hendes navn ved dåben tydeligt anført som Maren. I senere omtaler af hende i Hillerslev og Hundborg herreders tingbøger er hun angivet som Karen. Michel havde i forvejen en datter, der hed Maren, så måske er hun blevet kaldt Karen.

¹⁵¹ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, *ibid*.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

indikere, at Benned har haft disse børn med ind i ægteskabet med Michel.

I opgørelsen i skiftet var der en formue på 232 Sldl. Når gælden var fratrukket, blev der 66 Sldl., 2 Mk. og 10 Sk. til deling mellem de to parter enken og børnene, med halvdelen til hver. Børnenes part blev delt i "*femten søsterlodder*" (der var fem drenge og fem piger, der skulle dele, og drengene fik dobbelt så meget som pigerne!).

Efter Michels død i januar 1668 gifter hans enke, Benned Jespersdatter, sig igen den **2. maj 1669** i Ræhr kirke, Thisted amt med **Michel Poulsen**.

Forinden da blev der den **13. oktober 1668** på Hillerslev herredsting fremlagt et brev på "*trykt papir*" udgivet af Michel Poulsen, "*som har fæstet den gård i Sarup; som salige Michel Christensen fradøde, og som hermed vitterliggør, at han agter at tage den salige mands hustru, Bended Jespersdatter til ægte.*"

Salige Michel Christensens og Bended Jespersdatters 6 børn, Jesper, Christen, Anders, Bended, Kirsten og Karen, vil jeg af kristen kærlighed beholde til de bliver 18 år, give dem mad, øl, sko og klæder, og når de bliver 18 år, hver 16 Rdl. in specie [dvs. i rede penge], og skulle nogen dø før den tid, skal de tilbageværende arve pengene."

Michel Poulsen og Benned Jespersdatter fik sammen datteren **Else Michelsdatter**, der blev hjemmedøbt den **26. juni 1670** og efterfølgende den 24. juli 1670 fremstillet i Ræhr kirke, Thisted amt.

Det er tilsyneladende ikke gået så godt for Michel Poulsen på gården i Saarup i Ræhr sogn. I hvert fald får han i **1676** afkald på arv fra børnene Jesper, Benned, Kirsten og Karen (Maren), dvs. de afstår fra at skulle have arven fra deres far, som havde stået hos Michel Poulsen.¹⁵² Desuden anføres Michel Poulsen nu at bo i Vang (Vang sogn, Thisted amt), dvs. han må være fraflyttet gården i Saarup.

Den **20. februar 1688**, altså 12 år senere, bliver Michel Poulsen igen omtalt i Hundborg herreds tingbog. Her bliver Michel Poulsens stedsøn, Jesper Michelsen i Vang, efterlyst af sin husbond (ejer af gården). Det oplyses, at Jesper en "*tid lang har haft en halv gård i brug, men han er nu bortrømt og samtidig er kreaturer og boskab blevet borte, uden en gammel hest. Der mangler en ko og en plag [ung hest]."*

Ugen efter blev Jesper Michelsen efterlyst for anden gang på tinget, og den **5. marts 1688** bliver han stævnet. Det oplyses da, at der er talt med hans mor, Benned Jespersdatter, og alle Vang bys mænd. En vidner, at "*Jesper Michelsen havde brugt den halve gård, som Michel Poulsen boede i en tid lang, men han brugte den*"

¹⁵² Hundborg herred tingbog 1666-1688, Thisted amt. Er transskriberet og kan bl.a. findes på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/921970.pdf> /2023-03-02.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

for sin mor som en anden tjenestekarl, og han havde ikke gjort noget uden hans mor minde eller tilladelse. De havde ikke haft redskaber, som kunne bruges, men havde lånt af deres naboer. De havde kun avlet lidt korn, og hvad der ikke var fortæret, var udgivet til skatter og tiende. Koen og hesten var solgt til skatters betaling. De havde kun armod og elendighed, og Benned Jespersdatter havde betlet det korn, der var sået.”¹⁵³

Michel Poulsen må således være død på dette tidspunkt, og hans efterladte enke har levet i stor fattigdom.

919. Benned.

Hun blev gift med **Michel Christensen**. Se ovenfor, ane nr. 918 Michel Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Som det fremgår af beskrivelsen ovenfor under Michel Christensen, havde Benned formentlig været gift tidligere og havde måske tre børn med ind i ægteskabet med Michel Christensen.

Benned døde i maj 1651 i Saarup i Ræhr sogn, Thisted amt. I kirkebogen angives hun da blot som Michel Christensens hustru Benned, og hendes alder ved død angives ikke. Hun blev begravet den **2. juni 1651** på Ræhr kirkegård.

115. Anne Bertelsdatter. Hun blev født i 1707 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt og døbt i **marts/april 1707** i Hillerslev kirke. Dåbsdagen er ikke at se i kirkebogen pga. skader.

Anne Bertelsdatter blev gift med **Jens Baarsen**. De er formentlig gift i Hillerslev kirke i Thisted amt omkring 1734, men kirkebogen for Hillerslev sogn har ikke oplysninger om vielser for perioden 1728-1739.

Se ovenfor, ane nr. 114 Jens Baarsen vedr. deres fælles børn mv.

Anne Bertelsdatter døde i 1786 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 80 år gammel. Hun blev begravet den **29. maj 1786** på Hillerslev kirkegård.

115. Anne Bertelsdatter var datter af:

230. Bertel Pedersen.

Han blev født **ca. 1668**.

Han blev gift med **Karen Christensdatter** den **11. oktober 1691** i Hillerslev kirke, Thisted amt (trolovet den 25. juni 1691). Bertel var da ca. 23 år gammel, mens Karen var ca. 22 år gammel.

Børn af Bertel Pedersen og Karen Christensdatter:

- i **Peder Bertelsen**, døbt den 31. juli 1692, begravet den 3. august 1692.
- ii **Peder Bertelsen**, døbt den 3. september 1693, begravet den 20. februar 1757.
- iii **Christen Bertelsen**, døbt den 24. november 1695.

¹⁵³ Hundborg herred tingbog 1666-1688, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- iv **Maren Bertelsdatter**, døbt den 1. januar 1698.
- v **Karen Bertelsdatter**, døbt den 11. februar 1700, begravet den 28. marts 1700.
- vi **Niels Bertelsen**, døbt den 3. april 1701.
- vii **Karen Bertelsdatter**, døbt den 23. september 1703.
- viii **Anne Bertelsdatter**, døbt den 13. december 1705, begravet den 9. maj 1706.
- 115. ix **Anne Bertelsdatter**, døbt marts/april 1707, begravet den 29. maj 1786.
- x **Boel Bertelsdatter**, døbt den 22. december 1709.

Bertel og Karen boede i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt, og alle børnene er født der.

Bertel havde fæstet en gård i Lille Hillerslev (fæstet hørte under Ullerup gods), og han har formentlig overtaget fæstet efter sin far. I hvert fald fik han afkald på arv fra alle sine søskende - efter forældrenes død i Lille Hillerslev - den **9. juni 1691** på Hillerslev-Hundborg herreders ting. Gården i Lille Hillerslev var på hartkorn 3-0-2-2 og var altså en mellemstor gård^{154, 155}.

Bertel Pedersen døde i 1724 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 56 år gammel. Han blev begravet på Hillerslev kirkegård den **6. marts 1724**.

Inden Bertel døde havde han afstået halvdelen af gården i Lille Hillerslev til den ældste søn, Peder, og resten er formentlig overdraget til Peder efter Bertels død.¹⁵⁶

Den **19. april 1724** blev der afholdt skifte efter Bertel Pedersen død mellem enken og børnene¹⁵⁷. Alle børnene er her anført med deres alder (dvs. man kan se hvem der lever, og det gør de alle undtagen de tre, der døde som helt små): Peder, 30 år; Christen, 28 år; Maren, 26 år; Niels, 23 år, Karen, 20 år; Anne, 17 år [ane nr. 115]; Bodil, 14 år.

Vurderingsmænd for skifteretten var Baar Nielsen (ane nr. 228) og Niels Andersen, begge af Lille Hillerslev. Ved registrering og vurdering af boet blev den samlede værdi opgjort til 229 Rdl. Herremanden på Ullerup gjorde krav på 105 Rdl. for redskaber og besætning, mens istandsættelse af bygninger blev vurderet til 20 Rdl., hvilket var et ret lille beløb. Herudover var der ingen gæld.

Det samlede overskud blev på næsten 105 Rdl., hvilket var et ganske pænt resultat på den tid. Enken Karen Christensdatter fik halvdelen, mens resten blev delt i 12 lodder, der blev fordelt med to til enken og hver af de tre sønner, mens de fire døtre hver fik et lod! (hvilket var det typiske på den tid: sønner fik dobbelt så meget som døtre): ca. $8\frac{2}{3}$ Rdl. til hver søn og ca. $4\frac{1}{3}$ Rdl. til hver datter.

230. Bertel Pedersen var søn af:

460. Peder Andersen. Han blev født **ca. 1608**.

Han blev var gift første gang med **Inger Christensdatter**.

¹⁵⁴ Her fra Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid.

¹⁵⁵ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn.

¹⁵⁶ Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid.

¹⁵⁷ Delvis fra Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Barn af Peder Andersen og Inger Christensdatter:

i **Maren Pedersdatter.**

Kendskabet til Peder Andersens første kone, Inger, og deres fælles barn, Maren, er fra Hillerslev herreds tingbog, hvor datteren Maren den **14. marts 1671** gennem sin mand, Niels Mortensen i Lille Hillerslev, giver afkald på den arv, som hun havde ret til efter sin salige mor, Inger Christensdatter.

Inger Christensdatter, Peder Andersens første kone, døde formentlig **omkring 1666** (hans første barn med sin anden kone er født ca. 1668).

Peder Andersen blev gift anden gang med **Maren Bertelsdatter.**

Børn af Peder Andersen og Maren Bertelsdatter:

230. ii **Bertel Pedersen**, født ca. 1668, begravet den 6. marts 1724.
- iii **Anders Pedersen.**
- iv **Inger Pedersdatter.**
- iv **Karen Pedersdatter.**
- iv **Kirsten Pedersdatter.**

Kendskabet til Peder Andersens børn med sin anden kone, Maren, er ligeledes fra Hillerslev herreds tingbog. Her får sønnen Bertel (ane nr. 230) den 9. juni 1691 afkald fra sine søskende på den arv, som de havde ret til efter deres "*afdøde forældre Peder Andersen og Maren Bertelsdatter, som boede og døde i Lille Hillerslev*": Broren Anders Pedersen i Lille Hillerslev, svogeren Peder Ibsen på sin kones Inger Pedersdatters vegne, svogeren Christen Ibsen på sin kones Karen Pedersdatters vegne og fra Niels Mikkelsen i Skinnerup på sin kones Kirsten Pedersdatter vegne.¹⁵⁸

Peder Andersen er i matriklen **1664** opført som fæster af gård nr. 1 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Den havde da et hartkorn på 5–1–0–1¹/₃ svarende til en mellemstor gård¹⁵⁹. Gården hørte under Ørum Slot, og den årlige landgilde (fæsteafgift) var 4 tdr. byg, 2 pund flæsk, et får, en gås og 4 tdr. havre. I matriklen **1688** fik gården matr.nr. 5 og et hartkorn på 3-0-2-2, og Peder Andersens enke, Maren Bertelsdatter, er nu anført som fæster.¹⁶⁰

Peder Andersen døde i september 1682 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 74 år gammel. Han blev begravet den **26. september 1682** på Hillerslev kirkegård.

461. Maren Bertelsdatter. Hun blev født **ca. 1629.**

Hun blev gift med **Peder Andersen.** Se ovenfor, ane nr. 460 Peder Andersen vedr. deres fælles børn mv.

¹⁵⁸ Her fra Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid.

¹⁵⁹ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn.

¹⁶⁰ Her fra Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maren Bertelsdatter døde i marts 1691 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 62 år gammel. Hun blev begravet den **22. marts 1691** på Hillerslev kirkegård.

461. Maren Bertelsdatter var datter af:

Slægtsbogen "*En slægt fra Hov i Sennels sogn (Hillerslev Herred)*"¹⁶¹ anfører, at Maren Bertelsdatter antagelig var datter af Bertel Andersen og Karen Vognsdatter. Nedenstående om Bertel Andersen og Karen Vognsdatter og deres mulige forældre er baseret på denne reference og suppleret med enkelte oplysninger:

922. Bertel Andersen. Han blev født **ca. 1590**¹⁶².

Der vides intet sikkert om Bertel Andersens herkomst, men det er sandsynligt, at han er identisk med den Bertel Andersen Sandemand, der ifølge Ørum Lens jordebog fra 1632 besad kongens gård i Kjelstrup¹⁶³. Han må i så fald være søn af den **Anders Bertelsen** [ane nr. 1844] i Kjelstrup, der nævnes i præsteindberetningen til bispem i Aalborg i 1599.

Bertel Andersen blev gift med **Karen Vognsdatter**.

Der blev afholdt skifte efter Anders Bertelsen og Karen Vognsdatter i 1662. De må altså begge være døde før dette tidspunkt.

Det vides ikke hvor mange børn Bertel og Karen har haft, men på Hillerslev Herredsting fik sønnen Niels Bertelsen i Hillerslev den **17. oktober 1671** arveafkald fra Peder Nielsen (Kortegaard) på dennes hustru Anne Bertelsdatters vegne for arv efter hendes forældre Bertel Andersen og Karen Vognsdatter i Hillerslev. Det må desuden anses for sandsynligt, at Bertel Andersen og Karen Vognsdatter var forældre til den Vogn Bertelsen i Hillerslev, der nævnes flere gange i tingbogen for Hillerslev herred og i kirkebogen for Hillerslev sogn i årene 1667-1691, samt til Maren Bertelsdatter (ane nr. 461).

Børn af Bertel Andersen og Karen Vognsdatter:

- i **Niels Bertelsen**, født ca. 1615, begravet den 19. maj 1684¹⁶⁴.
- ii **Vogn Bertelsen**, født ca. 1619, begravet den 17. januar 1697.
- iii **Anne Bertelsdatter**, født ca. 1620, begravet den 23. februar 1698.
- 461. iv **Maren Bertelsdatter**, født ca. 1629, begravet den 22. marts 1691.

¹⁶¹ Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid.

¹⁶² Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, ibid. angiver ca. 1600 som fødselsåret. Jeg mener det må være nogle år tidligere og angiver 1590 som et cirka år.

¹⁶³ Kjelstrup var en landsby i Hillerslev sogn, Thisted amt.

¹⁶⁴ I kirkebogen er det – pga. skader på bogen - meget vanskeligt at læse den angivne alder ved Niels' død. I en transskriberet publikation er angivet 79 år, hvilket jeg har meget vanskeligt ved at se. Måske 69 år, men vanskeligt at afgøre.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Bertel Andersen døde i Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt **før 1662**.

923. Karen Vognsdatter.

Skal have været en datter af den **Vogn Nielsen** [ane nr. 1846], der ifølge de ældst bevarede jordebøger for Ørum Len boede i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt i slutningen af 1500-tallet.

Karen Vognsdatter døde i Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt **før 1662**.

231. Karen Christensdatter. Hun blev født **ca. 1669**.

Hun blev gift med **Bertel Pedersen** den **11. oktober 1691** i Hillerslev kirke, Thisted amt (trolovet den 25. juni 1691). Karen var da ca. 22 år gammel, mens Bertel var ca. 23 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 230 Bertel Pedersen vedr. deres fælles børn mv.

Karen Christensdatter døde i 1752 i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 83 år gammel. Hun blev begravet den **5. november 1752** på Hillerslev kirkegård.

231. Karen Christensdatter var datter af:¹⁶⁵

462. Christen Laursen. Han blev født **ca. 1620**.

Han var fæstebonde i Store Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt.

Han blev gift første gang med **Karen Christensdatter**. Der synes ikke at have været børn i dette ægteskab.

Karen Christensdatter, Christens første kone, døde formentlig **ca. 1666**, måske lidt tidligere. I hvert fald får Christen Laursen den **12. marts 1667** afkald på arv fra Karen Christensdatters søskende, dvs. de frafalder den arv efter Karen, de måtte have krav på¹⁶⁶.

Det kan antages, at Christen Laursen har giftet sig anden gang kort derefter, dvs. i **1667-68**, men det er uvist med hvem.

Barn af Christen Laursen og ukendt:

231. i **Karen Christensdatter**, født ca. 1669, begravet den 5. november 1752.

Christen Laursen optræder flere steder i tingbogen for Hillerslev herred¹⁶⁷. Eksempelvis var han den **24. september 1667** en af de bønder, som Laurs Andersen i Store Hillerslev anklagede for med deres kvæg at have gjort skade på en af hans bygmarker.

¹⁶⁵ Nordisk Slægtsforskning Aps., 1986, *ibid.*, anfører, at Karen Christensdatter var datter af Christen Laursen. Dette er sandsynligt og angives også her, men der er ikke fundet dokumentation for dette (fx et skifte), kun indikation.

¹⁶⁶ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, *ibid.*

¹⁶⁷ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, *ibid.*

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Og den **19. november 1667** bliver Christen Laursen - sammen med en række andre bønder - stævnet for manglende betaling af kongetiende.

Endelig skal nævnes, en sag dateret den **12. oktober 1687**, hvor Christen Laursen vidner, at han selv, hans bror **Jens Laursen** i Kjelstrup (i Hillerslev sogn) og hans søster **Anne Laursdatter** (gift med Torsten Terkelsen i Skovsted i Hillerslev sogn) alle var søskende.

Christen Laursen døde i januar 1695 i Store Hillerslev i Hillerslev sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 75 år gammel. Han blev begravet den **15. januar 1695** på Hillerslev kirkegård.

58. Jens Christensen Svindborg. Han blev født i 1739 i Skinnerup sogn, Thisted amt og døbt den **18. oktober 1739** i Skinnerup kirke.

Han blev gift første gang med **Anne Michelsdatter Nedergaard** den **29. november 1771** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 30. maj 1771). Jens var da 32 år gammel og boede i Hørsted sogn, mens Anne var 23 år gammel og boede i Kaastrup i Kaastrup sogn, begge steder i Thisted amt.

Børn af Jens Christensen Svindborg og Anne Michelsdatter Nedergaard:

- i **Christen Jensen**, døbt den 1. april 1772.
- ii **Willem Jensen**, døbt den 19. juni 1774, død den 20. november 1819.
- iii Dødfødt drengbarn, begravet den 8. december 1776.
- 29. iv **Johanne Jensdatter**, fremstillet den 21. juni 1778, død den 19. januar 1762.
- v **Karen Jensdatter**, fremstillet den 29. oktober 1780.
- vi **Michel Jensen**, fremstillet den 29. december 1782.
- vii **Peder Jensen**, døbt den 26. marts 1786.

Efter vielsen boede Jens og Anne først i Hørsted i Hørsted sogn, Thisted amt, hvor deres seks første børn (inkl. den dødfødte dreng) er født. Derefter boede de i Harkær i Hundborg sogn, Thisted amt, hvor deres yngste barn, sønnen Peder, er født. I Harkær var Jens husmand.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Jens ikke fundet. Hans kone og børn bor ved tællingen i Harkær by i Hundborg sogn, Thisted amt, og konen anføres at være enke. Der er dog ikke fundet noget der tyder på, at Jens er død på dette tidspunkt, men det er uvist hvor han opholder sig.

Anne Michelsdatter Nedergaard, Jens Christensen Svindborgs første kone, dør den 8. januar 1795 i Harkær i Hundborg sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være husmand Jens Svindborgs kone og i sit "48de Aar".

Jens Christensen Svindborg blev gift anden gang med **Mette Pedersdatter**. Vielsen er ikke fundet, men de får en søn sammen:

Barn af Jens Christensen Svindborg og Mette Pedersdatter:

- viii **Peder Jensen**, født den 5. oktober 1798.

Ved Peders dåb anføres i kirkebogen, at familien bor i Harkær (i Hundborg sogn, Thisted amt).

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Jens 61 år gammel (anføres at være 64 år). Han er husmand med jord i Harkær i Hundborg sogn, Thisted amt, og bor sammen med sin anden kone og deres fælles barn. Desuden bor der en ugift kvinde, der bor til leje (er inderste):

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jens Christensen Svindborg	64	Gift	Mand, huusmand med jord
Mette Pedersdatter	47	Gift	Hans kone
Peder Jensen	3	Ugift	Deres søn
Johanne Christensdatter Østergaard	28	Ugift	Inderste, lever af rokken

Jens Christensen Svindborg døde den **1. oktober 1810** i Harkær i Hundborg sogn, Thisted amt. Han anføres da (korrekt) at være i sit 70. år. Han blev begravet den 14. oktober 1810 på Hundborg kirkegård.

58. Jens Christensen Svindborg var søn af:

116. Christen Jensen Svindborg. Han blev født **ca. 1676**. Han er formentlig født i Skinnerup sogn, Thisted amt. Her er der ikke bevaret oplysninger om fødte tidligere end 1676, og her er hans dåb ikke fundet. Han kan derfor være født lidt før 1676 – eller i et andet sogn.

Han blev gift første gang med **Maren Christensdatter**. Hun var født **ca. 1667**.

Maren Christensdatter, Jens Christensen Svindborgs første kone, døde i april 1734 i Skinnerup sogn, Thisted amt. Hun angives da at være "*67 Aar nogen Maaneder og nogen Dage*" gammel. Hun blev begravet den **14. april 1734** på Skinnerup kirkegård. Der er ikke fundet yderligere oplysninger om Maren Christensdatter eller om ægteskabet.

Christen Jensen Svindborg blev gift anden gang med **Anne Andersdatter** den **3. juli 1738** i Jannerup kirke, Thisted amt (trolovet den 29. maj 1738 i Skinnerup sogn). Christen var da ca. 62 år gammel, mens Anne var ca. 34 år gammel.

Børn af Christen Jensen Svindborg og Anne Andersdatter:

- i **Ingeborg Marie Christensdatter**, fremstillet den 14. september 1738, begravet den 11. februar 1739.
- 58. ii **Jens Christensen Svindborg**, døbt den 18. oktober 1739, død den 1. oktober 1810.
- iii **Peder Christensen**, døbt den 1. november 1741.
- iv **Christen Christensen Svindborg**, døbt den 8. september 1743.

Christen og Anne boede i Skinnerup sogn i Thisted amt, og alle børnene er født der.

Christen Jensen Svindborg døde i juli 1743 i Skinnerup sogn, Thisted amt. Han anføres da at være i sin alders 67. år. Han blev begravet den **2. august 1743** på Skinnerup kirkegård. Bemærk, at Christen døde før hans yngste søn bliver døbt, og at hans yngste søn bliver opkaldt efter ham.

117. Anne Andersdatter. Hun blev født **ca. 1704**. Hun er formentlig født i Jannerup sogn, Thisted amt, hvor hun bliver gift, men her er ikke bevaret registrering af fødsler tidligere end 1715.

Hun blev gift første gang med **Christen Jensen Svindborg** den **3. juli 1738** i Jannerup kirke, Thisted amt (trolovet den 29. maj 1738 i Skinnerup sogn). Anne var da ca. 34 år gammel, mens Christen var ca. 62 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 116 Christen Jensen Svindborg vedr. deres fælles børn mv.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Christen Jensen Svindborg, Anne første mand, døde i **juli 1743**, ca. 67 år gammel.

Anne Andersdatter blev gift anden gang med **Mads Lauritsen** den **8. maj 1744** i Skinnerup kirke, Thisted amt (trolovet den 19. marts 1744). Både Anne og Mads var da ca. 40 år gamle. Anne anføres at være enke, hvilket ikke står anført for Mads, og han har derfor formentlig ikke været gift før.

Børn af Anne Andersdatter og Mads Lauritsen:

- v **Lauridts Madsen**, døbt den 19. marts 1745.
- vi **Eva Johanne Madsdatter**, døbt den 15. november 1748, begravet den 14. december 1748.

Anne og Mads boede i Thisted sogn i Thisted amt, og børnene er født der. Det er uvist hvad der var Mads' erhverv, der gentagne gange anføres som "*hollemager*" eller "*holmager*". Ved hans død anføres han i kirkebogen at være både "*holmager*" og "*feldbereder*". Sidstnævnte var en håndværker, der tilberedte skind.

Mads Lauritsen, Anne Andersdatter anden mand, døde i februar 1751 i Thisted sogn, Thisted amt og blev begravet den **18. februar 1751** på Thisted kirkegård. Både Anne og Mads var da ca. 47 år gamle.

Det næste, der er fundet vedr. Anne Andersdatter, er ved hendes død. Hun døde i september 1774 i Hørsted i Hørsted sogn, Thisted amt. Hun anføres da som "*Jens Svindborgs Moder i Hørsted begravet gl: 70 Aar*". Hun har formentlig boet hos sønnen. Hun blev begravet den **28. september 1774** på Hørsted kirkegård.

- 59. Anne Michelsdatter Nedergaard.** Hun blev født i 1748 på Nedergaard¹⁶⁸ i Kaastrup sogn, Thisted amt og døbt den **17. november 1748** i Kaastrup kirke.

Anne blev konfirmeret den **17. april 1763** i Kaastrup kirke, Thisted amt.

Anne Michelsdatter Nedergaard blev gift med **Jens Christensen Svindborg** den **29. november 1771** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 30. maj 1771). Anne var da 23 år gammel og boede i Kaastrup i Kaastrup sogn, mens Jens var 32 år gammel og boede i Hørsted sogn, begge i Thisted amt.

Se ovenfor, ane nr. 58 Jens Christensen Svindborg vedr. deres fælles børn mv.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Annes mand, Jens Christensen Svindborg, ikke fundet. Anne er derimod fundet, og hun bor sammen med deres børn i Harkær by i Hundborg sogn, Thisted amt, og Anne anføres at være enke. Der er dog ikke fundet noget der tyder på, at Jens er død på dette tidspunkt, men det er uvist hvor han opholder sig (se ovenfor under ane nr. 58 Jens Christensen Svindborg). Ved tællingen er Anne 38 år gammel (anføres at være 40 år) og nyder almisse (dvs. forsørges via almisser, dvs. barmhjertighed):

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Ane Michelsdatter	40	Enke	Madmoder, Nyder almisse
Michel	4		Hendes barn
Peder	1		Hendes barn

¹⁶⁸ Ifølge Trap Danmark 5. udgave skal Nedergaard i Kaastrup sogn tidligere have været en hovedgård (gods). I 1662 var Nedergaard en bondegård på 24 tdr. hartkorn, dvs. en meget stor gård (se kapitel G.2 Ordforklaringer for en forklaring af hartkorn). Der boede flere familier på Nedergaard, og der har formentlig været 2 eller flere fæstere. Ved gården lå tidligere en vandmølle, der ifølge Trap var øde i 1688. Det fremgår af tingbogen for Hillerslev herred, at møllen brændte i 1683.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Johanne 9 Hendes barn
 Karen 7 Hendes barn

Anne Michelsdatter Nedergaard døde den **8. januar 1795** i Harkær i Hundborg sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være husmand Jens Svindborgs kone og i sit "48de Aar". Hun blev begravet den 18. januar 1795 på Hundborg kirkegård.

59. Anne Michelsdatter Nedergaard var datter af:

118. Michel Madsen Nedergaard. Han blev født i 1704 (formentlig på Nedergaard) i Kaastrup sogn, Thisted amt og døbt den **3. august 1704** i Kaastrup kirke (se mere om Nedergaard nedenfor under Michels far).

Han blev gift med **Karen Andersdatter** den **29. januar 1736** i Hjordemål kirke, Thisted amt (trolovet den 1. december 1735). Michel var da 31 år gammel, mens Karen var 24 år gammel og boede i Hjordemål sogn.

Børn af Michel Madsen Nedergaard og Karen Andersdatter:

- i **Margrette Michelsdatter**, døbt 1736, død 1736 (ingen angivelse af datoer).
- ii **Margrette Michelsdatter**, døbt den 23. oktober 1739.
- iii **Maren Michelsdatter**, døbt den 16. oktober 1740.
- iv **Willum Michelsen**, døbt den 1. september 1743, begravet den 13. marts 1761.
- v **Anne Margrette Michelsdatter**, døbt den 11. februar 1746, begravet den 19. december 1748.
- 59. vi **Anne Michelsdatter Nedergaard**, døbt den 17. november 1748, begravet den 18. januar 1795.

Michel og Karen boede i Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt, og alle børnene er født der.

Michel overtog fæstet af Nedergaard efter sin fars stedmor (der også var Michels moster), Margrethe Michelsdatter (se nedenfor under Michels far, ane nr. 236. Mads Villumsen Nedergaard).

Michel Madsen Nedergaard døde i september 1757 i Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt. Han var da 53 år gammel. Han blev begravet den **16. september 1757** på Kaastrup kirkegård.

Efter Michels død giftede hans enke, Karen Andersdatter, sig igen, med Lars Christensen Overgaard, se nedenfor under ane nr. 119. Karen Andersdatter.

118. Michel Madsen Nedergaard var søn af:

236. Mads Villumsen Nedergaard. Han blev født i 1682 i Kastrup by i Kaastrup sogn, Thisted amt og døbt den **21. maj 1682** i Kaastrup kirke.

Han blev gift med **Anne Michelsdatter** den **10. juni 1703** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 6. februar 1703). Både Mads og Anne var da 21 år gamle. Mads anføres at komme fra Kaastrup, mens Anne anføres at komme fra Nedergaard. Anne var født på Nedergaard. Mads var født på en anden gård i Kaastrup, og han har ved vielsen formentlig været tjenestekarl på en gård i Kaastrup. Mads' far havde i 1696 giftet sig med Margrethe Michelsdatter, der var datter på Nedergaard, og han overtog da fæstet af Nedergaard. Margrethe og Anne var søstre. Mads har derfor giftet sig med sin stedmors søster.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

118. i *Børn af Mads Villumsen Nedergaard og Anne Michelsdatter:*
Michel Madsen Nedergaard, døbt den 3. august 1704, begravet den 16. september 1757.
ii **Christen Madsen Nedergaard**, døbt den 12. september 1708.
iii **Peder Madsen**, døbt den 7. juni 1711.
iv **Villum Madsen Nedergaard**, døbt den 12. november 1713.
v **Niels Madsen**, døbt den 18. oktober 1718.
vi **Jens Madsen Nedergaard**, døbt den 22. oktober 1719.
vii **Anne Cathrine Madsdatter Nedergaard**, døbt den 14. april 1724.

Mads og Anne boede på Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt, og alle børnene er født der.

Mads blev imidlertid ikke fæster af Nedergaard, men var tjenestekarl her. Mads' far beholdt fæstet af Nedergaard til sin død i 1729, og derefter overtog Mads' stedmor fæstet (se nedenfor under Mads' forældre). Senere overdrog Mads' stedmor fæstet til Mads' ældste søn, Michel Madsen Nedergaard (ane nr. 118, se ovenfor), imod at hun fik "*skikkelig Ophold og sømmelig Begravelse*". I disse bestemmelser af Mads' mor var der også tænkt på Mads og hans kone. Skulle Michel Madsen Nedergaard og hans kone "*dø inden hans salige forældre, skal disses Ophold af Nedergaard vorde besørget*". Og det blev der brug for, for Mads overlevede sønnen i 4 år.¹⁶⁹

Anne Michelsdatter, Mads' kone, døde i januar 1753.

Mads Villumsen Nedergaard døde i marts 1761 på Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt. Han var da 78 år gammel. Han blev begravet den **15. marts 1761** på Kaastrup kirkegård.

Det er lidt overraskende, at Mads ikke overtog fæstet af Nedergaard efter sin far. Hvamstrup anfører, at han "*må have haft en eller anden skavank, og som følge deraf det meste af sin tid måtte tjene som karl på Nedergaard*". De fleste af Mads' børn klarede sig imidlertid særdeles godt og blev kendte personligheder, og deres efterkommere tæller både folketingsmænd, landstingsmand, kammerråd, en statsminister mv. Slægten Nedergaard – eller Neergaard, som den også kom til at hedde, er beskrevet af flere¹⁷⁰.

236. Mads Villumsen Nedergaard var søn af:

- 472. Villum Christensen.** Han blev født **ca. 1654**. Han var formentlig født i Kjelstrup¹⁷¹ i Hillerslev sogn, Thisted amt, hvor han angives at komme fra før vielsen med Anne.

¹⁶⁹ Hvamstrøm, Julius, *Nedergaard i Kaastrup*. Historisk Årbog for Thisted Amt, 1964, pp. 333-348. Kan ses online her: <https://slaegtsbibliotek.dk/911465.pdf/2023-03-11/2023-03-20>.

¹⁷⁰ Bl.a. 1) Hvamstrøm, Julius, *ibid.*; 2) Jensen, Henning, *Niels Neergaard og hans 32 aner*. Personalthistorisk Tidsskrift, 1974, pp. 145-155. Kan ses online her: <https://slaegtsbibliotek.dk/900562.pdf/2023-03-20>; 3) Borberg, L. P., *Ligtale over Proprietær Christen Christensen Neergaard til Momtoft, Sennels sogn, holdt den 31. August 1833 ... af hans Søn, Sognepræst Peder Neergaard. Med nogle Oplysninger om Slægten Neergaard (fra Kaastrup)*. Historisk Årbog for Thisted Amt, 1944, pp. 46-60. Kan ses online her: <https://slaegtsbibliotek.dk/911404.pdf/2023-03-20>.

¹⁷¹ Kjelstrup var en landsby i Hillerslev sogn, Thisted amt (nabosogn til Kaastrup sogn).

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Han blev gift første gang med **Anne Jensdatter** den **15. juni 1681** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 26. maj 1681). Villum var da ca. 27 år gammel, mens Anne var ca. 40 år gammel.

Barn af Villum Christensen og Anne Jensdatter:
236. i **Mads Villumsen Nedergaard**, døbt den 21. maj 1682, begravet den 15. marts 1761.

Før vielsen med Villum var Anne Jensdatter enke på en gård i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt, og Villum overtog fæstet af gården efter Annes tidligere mand.

Annes tidligere ægteskab fremgår af tingbogen for Hillerslev herred (Thisted amt)¹⁷².

I tingbogen er der i 1681 en skiftesag efter Anne Jensdatters afdøde mand, Jens Jensen Sarup. Det fremgår her, at der var to efterladte børn, en dreng (Jens Jensen) og en pige (Anne Madsdatter), Børnenes formyndere kunne bevidne, at der var indgået en kontrakt mellem den efterladte enke, Anne Jensdatter og Villum Christensen af Kjelstrup. Villum Christensen ville i fremtiden ægte Anne Jensdatter og overtage boet. Formuen blev opgjort til 160 Sldl.¹⁷³, hvor halvdelen skulle gå til børnene, og efter den afdøde mands befaling fordeles lige mellem de to børn. Villum Christensen lovede desuden at holde drengen i skole til han lærer at læse og skrive og beholde børnene hos sig, til de bliver 18 år, og derefter give dem eller deres formyndere arven i rede penge.

Gården i Kaastrup, som Villum i 1681 overtog fæstet af, havde ved matriklen i 1688 matr.nr. 4 og gammel hartkorn 4-0-0-0 og nyt hartkorn 3-1-0-2^{174, 175}.

Villum Christensens første kone, Anne Jensdatter, døde i **juni 1696** i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt (se mere om Annes ægteskaber nedenfor under ane nr. 473 Anne Jensdatter).

Villum Christensen blev gift anden gang med **Margrethe Michelsdatter** den **4. december 1696** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 20. oktober 1696). Villum var da ca. 42 år gammel, mens Margrethe var ca. 28 år gammel.

Margrethe Michelsdatter var datter af Michel Nielsen og Margrethe Jensdatter på Nedergaard i Kaastrup sogn. Michel Nielsen, Margrethes far, døde i 1695, og efter vielsen med Margrethe overtager Villum fæstet af Nedergaard¹⁷⁶.

Der er ikke fundet børn i ægteskabet mellem Villum og Margrethe, og i skiftet efter Villums død i 1729 er der ikke anført børn fra deres ægteskab.

Villum var i flere år kirkeværge, og sammen med Peder Nielsen Bisgaard havde Villum kirkens tiende i fæste for 27 Rdl.¹⁷⁷

¹⁷² Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

¹⁷³ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af Sldl. = Sletdaler.

¹⁷⁴ Jensen, Henning (1974), ibid.

¹⁷⁵ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af matrikel og hartkorn.

¹⁷⁶ Hvamstrøm, Julius, ibid.

¹⁷⁷ Hvamstrøm, Julius, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hvamstrup skriver, at i de første år i Kaastrup synes der ikke at være noget i vejen med Villum Christensens økonomi. Det er først, da han har været i Nedergaard i nogle år, at det begynder at knibe for ham. Årsagen kendes ikke, men måske har sønnen været en del af årsagen. Den **11. august 1716** er de begge indstævnet til tinge for et beløb af 5 Rdl. og 4 Mk., som Mads skylder en Hans Simonsen i Thisted, og som Villum skulle have lovet at betale. Men Mads betalte ikke, og Villum undskyldte sig med, at han ikke havde lovet noget, hvad han nok heller ikke havde. Det var ikke kun Villum selv, der talte for sin sag, men Erik Christensen i Kaastrup stod op på tinge og forsvarede Villum og forlangte, at Hans Simonsen skulle fremlægge beviser for, at Villum havde lovet at betale beløbet. Hans Simonsen holdt imidlertid på, at Villum skulle aflægge ed, men det ville Villum ikke. Og han har antagelig villet dække lidt over sønnen. De blev da dømt til at betale beløbet inden 15 dage, og det har de vel nok fået betalt.¹⁷⁸

Men i samme måned, den **25. august 1716** skete der noget, der var værre. Ejeren af Ullerupgaard (der ejede Nedergaard, som Villum havde fæstet), velædle Movrids Kønig Lelius, mødte da frem på tinge med en fordring til Villum og Mads på 446 Rdl. og 14 Sk. Beløbet var summen af en række beløb, som Mads og Villum skyldte, bl.a. flere års kongelig skat og landgilde (den årlige afgift for fæstet), udlæg for Villum, som Lelius havde gjort, og ikke mindst gårdens dårlige forfatning, der blev takseret til 200 Rdl. (Hvamstrøm refererer detaljeret fra tingbogen).

Både Villum og Mads var til stede på tinge og blev bekendt med sagen, og de skulle betale beløbet inden 15 dage, ellers ville de have misligholdt deres fæste (dvs. de ville blive sat ud). De kunne naturligvis ikke betale dette beløb, og antagelig har de slet ikke kunnet betale noget, men da de bliver boende på gården, må de på en eller anden måde have fået en ordning med husbonden på Ullerupgaard. Med tiden har de ikke alene fået udbedret manglerne ved gården, men også fået de resterende skatter og afgifter betalt.

Villum Christensen døde i april 1729 i Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt. Han angives da at være 75 år gammel på nær 3 måneder. Han blev begravet den **20. april 1729** på Kaastrup kirkegård.

Den **12. maj 1729** blev der holdt skifte på Nedergaard, med deling mellem Villums enke Margrethe Michelsdatter og hans søn Mads Villumsen, der var tjenestekarl på gården^{179, 180}. I skiftet bliver gården detaljeret gennemgået med dens indbo og besætning. Der nævnes storstuen, dagligstuen, vesterstuen, ydervesterstuen, køkken, spisekammer, fadebur og bryggers.

Inventaret var ret spartansk og kun lige til dagligt brug, og sammen med besætningen blev den samlede værdi 319 Rdl., 5 Mk. og 3 Sk. Men så var der jo husbondens (ejerens) krav. Der manglede nogle heste, der var mangler ved vogne og redskaber, og som sædvanlig var det galt med

¹⁷⁸ Hvamstrøm, Julius, *ibid.*

¹⁷⁹ Hvamstrøm, Julius, *ibid.*

¹⁸⁰ Jensen, Henning. *Gotisk skrift*. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1990, pp. 108-114. Kan ses online her: <https://slaegtsbibliotek.dk/921273.pdf> /2023-03-13. Her vises skiftet både i kopi og ordret transskriberet.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

bygningernes forfatning. Husbondens krav beløb sig til 324 Rdl., 1 Mk. og 8 Sk. Sammenholdt med værdien af boet var det jo ikke så galt, men der manglede endnu 200 Rdl. fra den gamle gæld fra 1716. Dem var der ingen dækning for, men husbonden lod nåde gå for ret, og skiftet slutter med: *"I hvorvel Boens Midler ikke kan dække Husbondens afbetaling, saa haver han dog tilladt hende fremdeles at blive paa gaarden, og hvis Inventarium, som forhen var specificeret under hendes Lavværges Inspektion at forblive."*

Margrethe fik altså lov at blive på gården, og Mads lovede, at han fremefter som hidtil ville virke til sin stedmors gavn og bedste, og ligeledes lovede Margrethe, at hun ville stræbe for Mads, hans hustru og børn, som hun for Gud og mennesker kunne forsvare, såfremt de alle ville være hende lydige, tro og behjælpelige i alt, hvad der vedkom gården.

Villum Christensens enke, Mads' stedmor Margrethe Michelsdatter døde i 1740 (begravet den **26. juni 1740**). Som beskrevet ovenfor under Mads (ane nr. 236. Mads Villumsen Nedergaard) havde hun forinden overdraget fæstet af Nedergaard til Mads' ældste søn, Michel Madsen Nedergaard. I skiftet efter hendes død ønskede ingen af arvingerne del i arven. Det vides ikke om hun efterlod sig noget af betydning, men da der ved skiftet ikke nævnes noget om den gamle gæld eller om den sædvanlige dårlige forfatning af huse og inventar, kunne det se ud til, at hun har fået økonomien rettet lidt op, foruden hun endda havde hjulpet Mads Villumsen Nedergaard børn frem, i det omfang hun kunne.¹⁸¹

472. Villum Christensen var søn af¹⁸²:

944. Christen Tøgersen. Han blev født **ca. 1624**.

Han blev gift med **Karen Villumsdatter**.

Børn af Christen Tøgersen og Karen Villumsdatter:

- i **Tøger Christensen.**
- 472. ii **Villum Christensen**, født ca. 1654, begravet den 20. april 1729.

Christen Tøgersen var bonde på en gård i Kjelstrup i Hillerslev sogn, Thisted amt. Han nævnes som fæster af gården i matriklen 1663. Gården var ejet af Viborg Skole, og ved 1688-matriklen fik den matr.nr. 13 og hartkorn 8-5-3-2¹⁸³. Der var altså tale om en pænt stor gård, og den var beboet af 2 fæstere på hver sin halvdel, der i 1688 foruden Christen Thøgersen var Thomas Jensen¹⁸⁴.

¹⁸¹ Hvamstrøm, Julius, *ibid.*

¹⁸² Hvem Villum Christensen var søn af har været diskuteret af flere, bl.a. 1) Borberg, L.P. *Slægtsbog over Familien Borberg*, 2. udv. udg., 1944 (kan ses online her: <https://slaegtsbibliotek.dk/907167.pdf/2023-03-12>); 2) Hvamstrøm, Julius, *ibid.* og 3) Jensen, Henning (1974), *ibid.* Jeg finder, at de her anførte forældre er sandsynliggjorte, bl.a. på grundlag af, at Villum ved sin første vielse anføres i Hillerslev herred tingbog at komme fra Kjelstrup.

¹⁸³ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af hartkorn.

¹⁸⁴ Sørensen, Svend og Knud Søgaard. *Gårde og ejendomme i Kjelstrup*. Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup sogne, nr. 3, 1999. Kan ses online her: <https://slaegtsbibliotek.dk/907557.pdf/2023-03-13>.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Christen Tøgersen optræder flere gange i tingbogen for Hillerslev herred. I 1667 stævnes både Christen og hans medfæster, Thomas Jensen, for restance med kirketiende, og i 1673 mangler han at betale tilbage på en gæld.

I 1685 bliver Christen og hans medfæster Thomas Jensen afkrævet skyldig landgilde til husbonden (ejereren af gården), rektoren ved Viborg Skole, som de har været ude af stand til at betale. Christen og Thomas forklarer, at de har betalt noget over de seneste år, men at de ikke har kunnet betale mere på grund af de store skatter og soldaterudskrivningen Vidner i sagen forklarer, at ud af de 16 gårde, der på det tidspunkt lå i Kjelstrup, var de 13 øde i mange år, og kun 3 var dyrket, deraf den ene som Christen Tøgersen og Thomas Jensen beboede. Gården var meget forgældet og ringe, og vidnerne fremførte, at fæsterne ikke kunne svare fuld landgilde eller kgl. skatter i deres elendige armod¹⁸⁵. Dommen blev, at de ikke kunne slippe for at betale, med mindre husbonden ville dispensere, så de kunne blive på gårdene. Og det ser ud til, at begge fæstere blev boende på gårdene.

Christen Tøgersen var ellers en velrenommeret mand, der blev brugt som syns- og vurderingsmand og som vidne i en række sager i Hillerslev herred tingbog¹⁸⁶.

Christen Tøgersen døde i februar 1701 i Kjelstrup i Hillerslev sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 77 år gammel. Han blev begravet den **9. februar 1701** på Hillerslev kirkegård.

944. Christen Tøgersen var søn af:

1888. Tøger Nielsen.

Han blev gift med **Else Nielsdatter**.

- Børn af Tøger Nielsen og Else Nielsdatter:*
- 944. i **Christen Tøgersen**, født ca. 1624, begravet den 9. februar 1701.
 - ii **Inger Tøgersdatter**, født ca. 1629, begravet den 28. februar 1703.

Tøger og Else boede i Kjelstrup i Hillerslev sogn, Thisted amt.

1889. Else Nielsdatter.

Hun blev gift med **Tøger Nielsen**. Se ovenfor, ane nr. 1888 Tøger Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Både Tøger og Else døde før juni 1668, hvor boet efter dem gøres op¹⁸⁷.

945. Karen Villumsdatter. Hun blev født ca. 1619.

¹⁸⁵ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

¹⁸⁶ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

¹⁸⁷ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Hun blev gift med **Christen Thøgersen**. Se ovenfor, ane nr. 944 Christen Thøgersen vedr. deres fælles børn mv.

Karen Villumsdatter døde i november 1705 i Kjelstrup i Hillerslev sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 86 år gammel. Hun blev begravet den **13. november 1705** på Hillerslev kirkegård.

473. Anne Jensdatter. Hun blev født **ca. 1641**.

Hun blev gift første gang med **Mads Pedersen**.

Vi har kendskab til Annes ægteskab med Mads Pedersen fra Hillerslev herreds tingbog¹⁸⁸. I en sag dateret **10. april 1666** bliver Peder Jensen tiltalt af Mads Pedersen i Kaastrup (Kaastrup sogn, Thisted amt) på sin hustrus, Anne Jensdatters, vegne, først for løn i 6 år, da hun vogtede kvæg og kørte med hans plov med hvad anden gerning, hun kunne gøre for ham, og dernæst løn i 10 år, da hun havde været hans betroede pige og stået for både brygning og bagning og alt andet husarbejde. Desuden for korn, som hun havde avlet på 16 skp. bygsæd af hendes faders Jens Christensens gård, men som Peder Jensen havde taget til sig.

Sagen blev udsat en måned, og den 15. maj fører Peder Jensen i Kåstrup, vidner, der beretter, at Anne Jensdatter, som nu er Mads Pedersens hustru, kom fra sine forældre og blev opfostret hos hendes farbror Peder Jensen med ... klæder og skolegang, men at de ikke ved om det var for løn. Andre vidner beretter, at da Anne Jensdatter blev gift med Mads Pedersen, udstyrede Peder Jensen hende (det er nærmere specificeret). (Peder Jensen og Annes far, Jens Christensen, må være halvbrødre.)

Sagen genoptages den 16. oktober 1666. Nu er det Christen Christensen Høy, der tiltaler Peder Jensen i Kåstrup på vegne af Mads Pedersen for løn til hans hustru, Anne Jensdatter, fordi hun har vogtet hans kvæg, kørt plov og vogn og siden styret huset for ham, osv. Mads Pedersen har nok forsøgt at styrke sin sag ved at få Christen Christensen Høy til at fremlægge den, da Christen var en anset mand, der senere optræder som herredsfoged.

Sagen blev igen udsat, og på møde den 6. november 1666 tog Mads Pedersen i Kåstrup på sin hustrus Anne Jensdatters vegne og Peder Jensen i Kåstrup hinanden i hånden og voldgav deres sag, sådan at hver af dem udnævnte to mænd, som sammen skulle afgive deres voldgiftskendelse, som de lovede at rette sig efter. Hvad udfaldet blev vides desværre ikke.

I en anden sag i Hillerslev herred tingbog, dateret **12. april 1671**, tiltaler Christen Andersen, der holder til (bor) i Nedergaard, Mads Pedersens enke, Anne Jensdatter for skyld efter hendes mands obligation (dvs. gældsbevis) fra 1667. Christen Andersen fremlagde en dom af 11. august 1668, hvorefter Anne Jensdatter skulle betale, da hun ikke har frasagt sig arv og gæld. Herimod *"at svare mødte Jens Jensen Sarup, som nu har gården i fæste, og irettelagde skiftebrev efter Mads Pedersen 1668, hvorefter der ikke blev noget at arve"*.

¹⁸⁸ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Dommen var: Da arv og gæld ikke er fragået og dommen ikke påanket, skal enken betale.)

Barn af Anne Jensdatter og Mads Pedersen:
i **Anne Madsdatter.**

Kendskabet til Anne og Mads' barn er ligeledes fra Hillerslev herred tingbog. I sagen efter Annes anden mand, Jens Jensen Sarup, hvor boet efter hans død gøres op, fremgår det, at der var en datter med navnet Anne Madsdatter (der så var Jens' steddatter) (se ovenfor under ane nr. 472 Villum Christensen).

Anne Jensdatter første mand, Mads Pedersen, døde **ca. 1668**.

Anne Jensdatter blev gift anden gang med **Jens Jensen Sarup**.

Jens Jensen Sarup overtog fæstet i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt efter Anne første mand, Mads Pedersen.

Kendskabet til Annes andet ægteskab er ligeledes fra Hillerslev herreds tingbog, jf. ovenfor, ane nr. 472 Villum Christensen.

Barn af Anne Jensdatter og Jens Jensen Sarup:
ii **Jens Jensen.**

Annes anden mand, Jens Jensen Sarup, døde **ca. 1680**.

Anne Jensdatter blev gift tredje gang med **Villum Christensen** den **15. juni 1681** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 26. maj 1681). Anne var da ca. 40 år gammel, mens Villum var ca. 27 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 472 Villum Christensen vedr. deres fælles børn mv.

Anne Jensdatter døde i juli 1696 i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 55 år gammel. Hun blev begravet den **19. juli 1696** på Kaastrup kirkegård.

473. Anne Jensdatter var datter af:

946. Jens Christensen. Han blev født **ca. 1602**.

Kendskabet til Anne Jensdatter forældre er fra Hillerslev herred tingbog¹⁸⁹. I sagen beskrevet ovenfor under Anne Jensdatter er hendes far nævnt. I en anden sag, dateret **25. oktober 1681**, får Jørgen Jensen, der er søn af Jens Christensen og Margrete Laursdatter, afkald (dvs. accept) fra sine søskende, at de ikke skal arve forældrene, som begge "*boede og døde i Kaastrup*". Jørgen har formentlig overtaget gården/boet efter forældrene.

Jørgen Jensens anførte med-arvinger (søskende) er:

- Christen Jensen, født i Kaastrup.
- Anders Jensen, født i Kaastrup, nu boende i Jernit [måske Jernved sogn] i Gørding herred ved Ribe.

¹⁸⁹ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

- Villum Christensen i Kaastrup på sin hustru, Anne Christensdatter (Jensdatter), hendes vegne.

Jens Christensen blev gift med **Margrete Laursdatter**.

Børn af Jens Christensen og Margrete Laursdatter:

- i **Christen Jensen.**
- ii **Jørgen Jensen.**
- 473. iii **Anne Jensdatter**, født ca. 1641, begravet den 19. juli 1696.
- iv **Anders Jensen.**

Den anførte rækkefølge på børnene er tilfældig.

Jens Christensen døde i oktober 1680 i Kaastrup sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 78 år gammel. Han blev begravet den **21. oktober 1680** på Kaastrup kirkegård.

946. Jens Christensen var søn af:

1892. Christen Jensen.

Han blev gift med **Anne Andersdatter**.

Børn af Anne Andersdatter og Christen Jensen:

- 946. iv **Jens Christensen**, født ca. 1602, begravet den 21 oktober 1680.
- v **Christensdatter.**
- vi **Jens Christensen**, død før 1666.

Oplysningerne om børnene er fra skiftesagen i Hillerslev herred tingbog efter Anne Andersdatter død. Den anførte rækkefølge på børnene er tilfældig. Børnene er nummereret som nr. iv, v og vi, idet Anne Andersdatter havde tre børn fra et tidligere ægteskab, se nedenfor under Anne Andersdatter. Bemærk at to af børnene bærer navnet Jens. Det forekom, at to børn i samme ægteskab fik samme navn, men årsagen kan også være, at Christen (eller Ingeborg) har barn/børn med fra et tidligere ægteskab. Den sidstnævnte Jens var død ved skiftet efter moren Anne Andersdatter i 1666.

Christen og Anne boede i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt.

1893. Anne Andersdatter.

Hun blev gift første gang med Jens.

Børn af Anne Andersdatter og Jens:

- i **Peder Jensen.**
- ii **Valborg Jensdatter.**
- iii **Anne Jensdatter.**

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Oplysningerne om børnene er fra skiftesagen i Hillerslev herred tingbog efter Anne Andersdatter død. Den anførte rækkefølge på børnene er tilfældig.

Anne Andersdatter blev gift anden gang med **Christen Jensen**. Se ovenfor, ane nr. 1892 Christen Jensen vedr. deres fælles børn mv.

Anne Andersdatter døde i **1666** i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt (skiftebrev af 13. december 1666).

I skiftet efter Annes død kan uddrages følgende om hendes børn (arvinger), jf. ovenstående om hendes ægteskaber, hvor børnene er anført:

- i. Peder Jensen i Kaastrup
- ii. Valborg Jensdatter, gift med Jens Jørgensen i Sarup¹⁹⁰. To sønner: Jens Jensen i Kaastrup og Christen Jensen i Sarup.
- iii. Anne Jensdatter. Har en søn, Jens Christensen i Kløv¹⁹¹.
- iv. Jens Christensen I Kaastrup.
- v. Christensdatter, død. Var gift med Niels Andersen på Ballerum¹⁹². Hun havde flg. børn: Anders Nielsen, Christen Nielsen, Maren Nielsdatter, Anne Nielsdatter og Jens Nielsen.
- vi. Jens Christensen (den anden), død.

947. Margrete Laursdatter.

Hun blev gift med **Jens Christensen**. Se ovenfor, ane nr. 946 Jens Christensen vedr. deres fælles børn mv.

237. Anne Michelsdatter. Hun blev født i 1682 i Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt og døbt den **18. april 1682** i Kaastrup kirke.

Hun blev gift med **Mads Villumsen Nedergaard** den **10. juni 1703** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 6. februar 1703). Både Anne og Mads var da 21 år gamle. Anne anføres at komme fra Nedergaard, mens Mads anføres at komme fra Kaastrup. Anne var født i Nedergaard. Mads var født på en anden gård i Kaastrup, og han har ved vielsen formentlig været tjenestekarl på en gård i Kaastrup. Mads' far havde i 1696 giftet sig med Margrethe Michelsdatter, der var datter på Nedergaard, og han havde overtaget fæstet af Nedergaard. Margrethe og Anne var søstre. Mads har derfor giftet sig med sin stedmors søster.

Se ovenfor, ane nr. 236 Mads Villumsen Nedergaard vedr. deres fælles børn mv.

Anne Michelsdatter døde i januar 1753 i Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 71 år gammel. Hun blev begravet den **20. januar 1753** på Kaastrup kirkegård.

¹⁹⁰ Sarup = Saarup, en landsby i Ræhr sogn, Thisted amt.

¹⁹¹ Kløv, en landsby i Hunstrup sogn, Thisted amt.

¹⁹² Ballerum, en landsby i Kaastrup og Tved sogne.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

237. Anne Michelsdatter var datter af:

474. Michel Nielsen. Han blev født **ca. 1634.**

Han blev gift med **Margrethe Jensdatter.**

Børn af Michel Nielsen og Margrethe Jensdatter:

- i **Margrethe Michelsdatter**, født ca. 1668, begravet den 26. juni 1740.
- ii **Karen Michelsdatter.**
- iii **Niels Michelsen.**
- iv **Christen Michelsen.**
- v **Michel Michelsen.**
- vi **Jens Michelsen**, født ca. 1674, begravet 1748.
- 237. vii **Anne Michelsdatter**, døbt den 18. april 1682, begravet den 20. januar 1753.

Børnenes rækkefølge er delvis tilfældig. Anne Michelsdatter er som anført ane nr. 237, dvs. gift med ane nr. 236 Mads Villumsen Nedergaard. Men søsteren Margrethe Michelsdatter blev også gift med en ane, nemlig Mads Villumsen Nedergaards far, Villum Christensen (Villums anden kone) (se ovenfor). Margrethe blev således stedmor til sin søster.

Michel Nielsen var den ene af to fæstere på Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt. Den anden fæster var Anders Pedersen, der døde i 1665, hvorefter hans enke, Karen Villadsdatter, fører fæstet videre til hun dør i 1688. Efter Karen Villadsdatters død bliver Michel Nielsen enefæster af Nedergaard¹⁹³.

Forældrene til Michel Nielsen kendes ikke, og det er uvist hvordan han er blevet fæster på Nedergaard.

Michel Nielsen havde betroede hverv, og han skal have været delefoged, sandemand, kirkeværge mv.^{194, 195}

Michel Nielsen døde i september 1695 på Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 61 år gammel. Han blev begravet den **11. september 1695** på Kaastrup kirkegård.

475. Margrethe Jensdatter. Hun blev født **ca. 1638.**

Hun blev gift med **Michel Nielsen.** Se ovenfor, ane nr. 474 Michel Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Margrethe Jensdatter døde i juni 1707 på Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 69 år gammel. Hun blev begravet den **23. juni 1707** på Kaastrup kirkegård.

475. Margrethe Jensdatter var datter af¹⁹⁶:

¹⁹³ Hvamstrøm, Julius, *ibid.*

¹⁹⁴ Jensen, Henning (1990), *ibid.*

¹⁹⁵ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af delefoged, sandemand og kirkeværge.

¹⁹⁶ Jensen, Henning (1990), *ibid.*, angiver Jens Christensen Vandet og Anne Jensdatter som Margrethes forældre. Henning Jensen synes at være en grundig forsker, og de nævnte bliver derfor gengivet her, på trods af jeg ikke har fundet dokumentation – kun indikation på slægtskab via fx roller som faddere.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

950. Jens Christensen Vandet. Han blev født ca. 1617.

Han blev gift med **Anne Jensdatter**.

Børn af Jens Christensen Vandet og Anne Jensdatter:

- 475. i **Margrethe Jensdatter**, født ca. 1638, begravet den 23. juni 1707.
- ii **Peder Jensen Vandet**.
- iii **Maren Jensdatter Vandet**.
- iv **Anders Jensen Vandet**, født ca. 1656, begravet den 1. juni 1699.

Jens Christensen Vandet var fæster af en gård i Kaastrup i Kaastrup sogn, Thisted amt, og alle børnene må antages at være født der. Børnene er født før der er bevaret kirkebøger, dvs. deres dåb er ikke fundet. De er derimod fundet i kirkebøgerne ved senere begivenheder, fx ved deres vielse eller optræden som faddere, eller de er fundet i sager i tingbøgerne. Der kan derfor have været flere børn, eller de anførte kan være en fejl, ligesom rækkefølgen er delvis tilfældig.

Jens Christensen Vandet nævnes i **1667** i Hillerslev herreds tingbog som kirkeværge, hvor han stævner en række mænd i sognet for manglende betaling af kirketiende for 1666.

950. Jens Christensen Vandet var søn af:

1900. Christen Jensen.

Navnet på Christens første kone er ikke fundet.

Børn af Christen Jensen og ukendt:

- 950. i **Jens Christensen Vandet**, født ca. 1617, begravet den 22. april 1695.
- ii **Johanne Christensdatter**.
- iii **Anne Christensdatter**.
- iv **Peder Christensen**, død før 1667.
- v **Jens Christensen Vandet** (den unge), født ca. 1629, begravet den 13. maj 1681.
- vii **Niels Christensen Vandet**, født ca. 1630, begravet den 27. august 1705.
- viii **Anders Christensen Gade**.

Christen Jensen blev gift anden gang med **Ingeborg Jensdatter**. Kendskabet til Christen Jensens børn (og kone) er fra Hillerslev herreds tingbøger¹⁹⁷, hvor de er nævnt i fx gælds- og skiftesager. Nogle af børnene nævnt ovenfor med ukendt mor (Christen Jensens første kone) kan være børn med Ingeborg Jensdatter. Dog har Jens Christensen Vandet ikke Ingeborg Jensdatter som mor, idet hun er anført som hans stedmor. De nævnte børns rækkefølge er delvis tilfældig.

¹⁹⁷ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Christen Jensen havde, sammen med Christen Envoldsen, fæstet en gård kaldet Gade i Sennels sogn, Thisted amt. Han må dog tidligere have boet i Øster Vandet sogn (Thisted amt), idet børnene Anders og Anne anføres at være født i Øster Vandet. De øvrige børns fødested kendes ikke. Det er dog nærliggende at antage, at både Jens Christensen den unge og den gamle og Niels Christensen, der alle har tilnavnet Vandet, også er født i Øster Vandet. Tilsvarende kan det formodes, at Anders Christensen med tilnavnet Gade måske er født på gården i Sennels sogn.

En mulighed kunne være, at Christen Jensen har boet i Øster Vandet sogn med sin første kone og derefter er flyttet til Sennels sogn ved vielsen med Ingeborg. Det ses jævnlige, at en mand ved et ægteskab med en enke overtager fæstet efter hendes afdøde mand. Dette harmonerer dog ikke med den nævnte antagelse om de tilnavne, børnene har fået.

Christen Jensen døde omkring **januar 1662**. Han boede da i gården Gade i Sennels sogn, Thisted amt.

Efter hans død bliver enken Ingeborg Jensdatter boende på gården Gade i Sennels sogn, sammen med unge Jens Christensen Vandet (hendes søn eller stedsøn).

Ingeborg Jensdatter døde i **1673**.

951. Anne Jensdatter.

Hun blev gift med **Jens Christensen Vandet**. Se ovenfor, ane nr. 950 Jens Christensen Vandet vedr. deres fælles børn mv.

951. Anne Jensdatter var datter af:

1902. Jens.

Han blev gift med **Ingeborg Nielsdatter**.

Børn af Jens og Ingeborg Nielsdatter:

- 951. i **Anne Jensdatter.**
- ii **Anders Jensen.**
- iii **Maren Jensdatter.**
- iv **Christen Jensen.**
- v **Christen Jensen.**

Kendskabet til børnene er fra skiftet efter Ingeborgs død i 1664, hvor børnene er nævnt. Den anførte rækkefølge af børnene er tilfældig. Bemærk at to af børnene bærer navnet Christen, den ene i skiftet anført som Christen Jensen i Øster Vandet, den anden som Christen Jensen i Torsted. Det forekom, at to børn i samme ægteskab fik samme navn, men årsagen kan også være, at Jens eller Ingeborg har barn/børn med fra et tidligere ægteskab.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1903. Ingeborg Nielsdatter.

Hun blev gift første gang med **Jens**. Se ovenfor, ane nr. 1902 Jens vedr. deres fælles børn mv.

Hun blev gift anden gang med **Christen Gregersen**.

Børn af Ingeborg Nielsdatter og Christen Gregersen:

vi **Maren Christensdatter**.

Ingeborg og Christen boede i Øster Vandet sogn, Thisted amt.

Ingeborg Nielsdatter må være død i **1674**, idet skiftesagen efter hende i Hillerslev herred tingbog er dateret september og oktober 1674.

I skiftesagen står desuden en Anders Andersen som arving. Han kan være en søn fra et tidligere ægteskab, som Ingeborg har haft.

119. Karen Andersdatter. Hun blev født i 1711 på Bak (angives også som Bakke og Bakken) i Hjørdemål sogn, Thisted amt og døbt den **4. november 1711** i Hjørdemål kirke.

Hun blev gift første gang med **Michel Madsen Nedergaard** den **29. januar 1736** i Hjørdemål kirke, Thisted amt (trolovet den 1. december 1735). Karen boede da i Hjørdemål sogn og var 24 år gammel, mens Michel var 31 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 118 Michel Madsen Nedergaard vedr. deres fælles børn mv.

Michel Madsen Nedergaard, Karens første mand, døde i **september 1757**, 53 år gammel.

Karen Andersdatter blev gift anden gang med **Lars Christensen Overgaard** den **15. februar 1760** i Kaastrup kirke, Thisted amt (trolovet den 24. januar 1760). Karen var da 48 år gammel, mens Lars var 32 år gammel og ungtkarl (dvs. han havde ikke været gift før).

Efter vielsen flyttede Lars ind på Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt. Derefter ændrede Lars navn fra Overgaard til Nedergaard (Lars var fadder mange gange ved dåb i både Kaastrup sogn og i nabosognene, hvor efternavnet fremgår).

Karen Andersdatter døde i marts 1761 i Nedergaard i Kaastrup sogn, Thisted amt. Hun var da 49 år gammel. Hun blev begravet den **27. marts 1761** på Kaastrup kirkegård.

Efter Karens død gifter Lars sig igen, med **Bennet Jensdatter** den **12. februar 1762** i Hillerslev kirke, Thisted amt. Lars var da 34 år gammel, mens Bennet var 24 år gammel. Bennet var søster til ane nr. 57 Karen Jensdatter, født i Lille Hillerslev i Hillerslev sogn. De var døtre af ane nr. 114 Jens Baarsen, se ovenfor.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Lars Christensen Overgaard/Nedergaard døde i 1783. Bennet Jensdatter driver derefter selv Nedergaard, ind til deres søn Christen Larsen overtager den omkring 1798. Nedergaard bliver købt til selveje, enten af Bennet eller af sønnen Christen¹⁹⁸.

119. Karen Andersdatter var datter af:

238. Anders Michelsen. Han blev født i 1683 i Dal i Hjørdemål sogn, Thisted amt og døbt den **14. marts 1683** i Hjørdemål kirke.

Han blev gift med **Maren Jeppesdatter** den **13. oktober 1709** i Hjørdemål kirke, Thisted amt. Anders var da 26 år gammel og kom fra Dal i Hjørdemål sogn, mens Maren var 21 år og boede på Bak (også kaldet Bakke og Bakken) i Hjørdemål sogn.

Efter vielsen boede Anders og Maren på Bak i Hjørdemål sogn, Thisted amt, hvor alle børnene er født. De kan have overtaget Marens hjem i Bak.

Børn af Anders Michelsen og Maren Jeppesdatter:

- i **Michel Andersen**, døbt den 30. marts 1710.
- 119. ii **Karen Andersdatter**, døbt den 4. november 1711, begravet den 27. marts 1761.
- iii **Jeppe Andersen**, født den 5. december 1712, begravet den 24. februar 1717.
- iv **Anne Andersdatter**, døbt den 20. oktober 1715.
- v **Jeppe Andersen**, døbt den 4. august 1717.
- vi **Ellin Andersdatter**, døbt den 11. juni 1719.
- vii **Maren Andersdatter**, døbt den 27. april 1721, begravet den 3. august 1721.
- viii **Mette Andersdatter**, døbt den 2. august 1722.
- ix **Maren Andersdatter**, døbt den 27. februar 1724.
- x **Peder Andersen**, døbt den 21. september 1727, begravet den 23. juli 1749.

Anders Michelsen døde i juni 1756 i Hjørdemål sogn, Thisted amt. Han var da 73 år gammel. Han blev begravet den **27. juni 1756** på Hjørdemål kirkegård.

238. Anders Michelsen var søn af:

476. Michel Andersen. Han blev født **ca. 1642**.

Michel Andersen boede i Dal i Hjørdemål sogn, Thisted amt. Han blev kaldt Michel Andersen i Dal eller som oftest blot Michel i Dal. Alle børnene er født her.

Michels vielse er ikke fundet. Han er formentlig viet tidligere end der er bevaret kirkebøger. I Hjørdemål sogn er der fx ikke bevaret oplysninger om vielser tidligere end 1678.

Børn af Michel Andersen:

- i **Niels Michelsen**, døbt den 21. marts 1681, begravet den 27. juni 1723.
- 238. ii **Anders Michelsen**, døbt den 14. marts 1683, begravet den 27. juni 1756.
- iii **Mette Michelsdatter**, døbt den 4. februar 1685.

¹⁹⁸ Hvamstrøm, J., *ibid.*

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- iv **Michel Michelsen**, døbt den 5. april 1691, begravet den 31. januar 1766.

Der er ikke fundet oplysninger om Michels kone. Vielsen er som nævnt ikke fundet, og ved børnenes dåb angives kun faderens (Michels) navn. Når Michels kone optrådte som fadder ved dåb, er blot anført fx "*Michels hustru i Dal*".

Michel Andersen døde i 1705 i Dal i Hjørdemål sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 63 år gammel. Han blev begravet den **3. juli 1705** på Hjørdemål kirkegård.

- 239. Maren Jeppesdatter.** Hun blev født i 1688 på Bak (også kaldet Bakke og Bakken) i Hjørdemål sogn, Thisted amt og døbt den **4. marts 1688** i Hjørdemål kirke.

Hun blev gift med **Anders Michelsen** den **13. oktober 1709** i Hjørdemål kirke, Thisted amt. Maren var da 21 år gammel og boede på Bak i Hjørdemål sogn, mens Anders var 26 år gammel og kom fra Dal i Hjørdemål sogn.

Se ovenfor, ane nr. 238 Anders Michelsen vedr. deres fælles børn mv.

Maren Jeppesdatters død er ikke fundet.

239. Maren Jeppesdatter var datter af:

- 478. Jeppe Michelsen.** Han blev født **ca. 1644**.

Han blev gift med **Karen Michelsdatter** den **12. juni 1687** i Hjørdemål kirke, Thisted amt. Jeppe var da ca. 43 år gammel og boede på Bak i Hjørdemål sogn, mens Karen var ca. 36 år gammel.

Børn af Jeppe Michelsen og Karen Michelsdatter:

239. i **Maren Jeppesdatter**, døbt den 4. marts 1688.
 ii **Anne Jeppesdatter**, døbt den 22. april 1690.
 iii **Maren Jeppesdatter**, døbt den 2. februar 1693, begravet den 26. marts 1728.
 iv **Michel Jeppesen**, døbt den 30. august 1696.

Jeppe Michelsen og Karen Michelsdatter boede på Bak i Hjørdemål sogn, Thisted amt, og alle børnene er født der.

To af deres børn er begge døbt Maren. Der var typisk ret faste traditioner for, hvordan børnene blev opkaldt. Ofte fik første søn farfars navn og anden søn morfars. For døtrene kunne det være samme mønster, men det kunne også være mormor, som første datter blev opkaldt efter. Sådanne traditioner kunne være årsag, at to børn fik samme navn. Den hyppigste årsag til, at to (eller flere) børn fik samme navn, var dog hvis et barn døde. Så var det almindeligt, at et nyt barn af samme køn fik samme navn som det afdøde barn.

Det er uvist hvad der var årsag til, at Jeppe og Karen valgte at give to af deres døtre samme navn. Den først fødte Maren er ikke fundet død som barn, og da ane nr. 239 Maren Jeppesdatter ved vielsen kommer fra Bak i Hjørdemål sogn, er det overvejende sandsynligt, at der er tale om Jeppe

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

og Karens datter Maren (og deres yngste Maren er for ung og bliver i øvrigt gift med broderen til den ældste Marens mand).

Jeppe Michelsen døde i februar 1711 i Bak i Hjørdemål sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 67 år gammel på nær 3 måneder, 3 uger og 3 dage. Han blev begravet den **1. marts 1711** på Hjørdemål kirkegård.

478. Jeppe Michelsen var søn af:

956. Michel Pedersen.

I tingbogen for Hillerslev herred¹⁹⁹ optræder Michel Pedersen på Bak i Hjørdemål sogn, Thisted amt i 1767 (to gange) og i 1771. I 1767 bliver Michel Pedersen og en række andre fæstere stævnet af deres herremand, Jørgen Hansen i Horsens, for manglende betaling af deres landgilde²⁰⁰ og skatter. De svarer alle, at hvis de skal betale, må de *"af armod forlade deres gårde og huse, der derved bliver øde, ejendommene til skade"*.

I 1681 og 1683 er det Jeppe Michelsen på Bak i Hjørdemål sogn, der optræder som fæster i tingbogen for Hillerslev herred. Selv om der på den tid kan have været flere med navnet Michel på Bak i Hjørdemål sogn, så er det nærliggende at antage, at Jeppe Michelsen er søn af Michel Pedersen og har overtaget fæstet efter ham.

I Hjørdemål sogn kirkebog er der ikke bevaret oplysninger om fødte tidligere end 1678 og om døde tidligere end 1688. Michel Pedersens død er ikke fundet i kirkebogen. Han må derfor antages at være død før 1688. Der er heller ikke fundet oplysninger om børn af Michel Pedersen.

479. Karen Michelsdatter. Hun blev født ca. 1651.

Hun blev gift med **Jeppe Michelsen** den **12. juni 1687** i Hjørdemål kirke, Thisted amt. Karen var da ca. 36 år gammel, mens Jeppe var ca. 43 år gammel og boede på Bak i Hjørdemål sogn.

Se ovenfor, ane nr. 478 Jeppe Michelsen vedr. deres fælles børn mv.

Karen Michelsdatter døde i april 1708 på Bak i Hjørdemål sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 57 år gammel. Hun blev begravet den **22. april 1708** på Hjørdemål kirkegård.

¹⁹⁹ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

²⁰⁰ Dvs. den årlige fæsteafgift, jf. kapitel G.2 *Ordforklaringer*

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

F.1.2 Johanne Elise Pedersens morfar og mormor og deres aner (Kristians tipoldeforældre)

Figur 30. Figuren viser relationen mellem Kristian (ane nr. 1) og Johanne Elise Pedersen (ane nr. 7) og Johanne Elises forfædre på moderens side (ane nr. 15, 30, 31 etc.).

Ane nr. 15 (Jane Kirstine Nielsdatter, Johanne Elise Pedersens mor) er beskrevet ovenfor.

Ane nr. 30, 31, 60, 61, 62 og 63 (angivet på figuren) – og deres kendte forfædre (ane nr. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 500, 501, 1000 og 1001) - beskrives nedenfor i dette kapitel.



30. Niels Andersen Degn. Han blev født i 1756 i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt. Han blev hjemmedøbt og efterfølgende den **7. november 1756** fremstillet i Skinnerup kirke (tilnavnet Degn har Niels fået fordi hans far var degn i Skinnerup sogn. Niels var ikke selv degn).

Han blev konfirmeret den **10. april 1774** i Skinnerup kirke, Thisted amt.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Niels 30 år gammel (angives at være i sit 31. år). Han bor med sin mor (der er enke) og søskende i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Poulsdatter	68	Enke	Kone, Husbeboer
Niels Andersen	31	Ugift	Hendes barn
Hans Christian Andersen	27	Ugift	Hendes barn
Dorthe Andersdatter	34	Ugift	Hendes barn
Else Dorthe Andersdatter	27	Ugift	Hendes barn

Niels Andersen Degn blev gift med **Else Mortensdatter** den **14. august 1798** i Skinnerup kirke, Thisted amt (trolovet den 7. juli 1798). Niels var da 41 år gammel, mens Else var 27 år gammel.

Børn af Niels Andersen Degn og Else Mortensdatter:

- i **Maren Kirstine Nielsdatter**, født den 12. maj 1799, død den 4. marts 1842.
- ii **Morten Nielsen**, hjemmedøbt den 19. juni 1800.
- iii **Anders Christian Nielsen**, hjemmedøbt den 28. oktober 1802, død den 18. februar 1889.
- iv **Hans Larsen Nielsen**, hjemmedøbt den 28. december 1804.
- v **Johanne Nielsdatter**, hjemmedøbt den 2. oktober 1807.
- vi **Michael Christian Nielsen**, født den 17. maj 1810.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

15. vii **Jane Kirstine Nielsdatter**, født den 5. september 1813, død den 25. marts 1883.

Ved folketællingen den **1. februar 1801** er Niels 44 år gammel (angives at være 46 år). Han er husmand med jord og bor med sin kone og børn i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt. Desuden bor der en tjenestepige:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Niels Degn	46	Gift	Mand, husmand med jord
Else Mortensdatter	31	Gift	Hans kone
Anne Marie	30	Ugift	Tjenestepige
Maren Kirstine	2	Ugift	Deres børn
Morten	1	Ugift	Deres børn

Niels Andersen Degn døde den **4. august 1819** i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt. Han var da 62 år gammel og anføres at være husmand. Han blev begravet den 8. august 1819 på Skinnerup kirkegård.

- 31. Else Mortensdatter.** Hun blev født den **25. februar 1771** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og døbt den 3. marts 1771 i Vester Vandet kirke.

Else var datter af en skudehandlerslægt fra Klitmøller. Se tekstboks nedenfor vedrørende skudehandlen fra Thy og Vendsyssel.

Ved folketællingen den **1. juli 1787**, hvor Else er 16 år gammel, er hun ikke med sikkerhed fundet. Begge hendes forældre er døde på det tidspunkt, og hun har formentlig været tjenestepige i området nær hendes fødested. Hun kan ved tællingen være anført med forkert navn og derfor vanskelig/umulig at finde.

Else Mortensdatter blev gift første gang med **Niels Andersen Degn** den **14. august 1798** i Skinnerup kirke, Thisted amt (trolovet den 7. juli 1798). Else var da 27 år gammel, mens Niels var 41 år.

Se ovenfor, ane nr. 30 Niels Andersen Degn vedr. deres fælles børn mv.

Niels Andersen Degn, Elses første mand, døde den 4. august 1819.

Else Mortensdatter blev gift anden gang med **Jeppe Christensen Vestergaard** den **27. oktober 1820** i Skinnerup kirke. Han var født den 2. september 1780 i Torsted i Torsted sogn, Thisted amt. Ved vielsen var han altså 39 år gammel, og han angives at være tjenestekarl fra Hillerslev (Hillerslev sogn, nabosogn til Skinnerup sogn), mens Else var 49 år gammel og enke i Skinnerup by.

Ved folketællingen den **18. februar 1834** er Else næsten 63 år gammel (angives at være 65 år). Hun bor med sin anden mand og sine børn fra første ægteskab i et hus i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt. Endvidere bor der Elses barnebarn Nicoline Petrine, der er datter af Elses datter Johanne:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Christensen Westergaard	53	Gift	Huusmand
Else Mortensdatter	65	Gift	Hans Kone
Maren Kirstine Nielsdatter	35	Ugift	Skræderpige, deres Børn
Johanne Kristine Nielsdatter	21	Ugift	Skræderpige, deres Barn
Hans Larsen Nielsen	28	Ugift	Muurmester. deres Barn

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Johanne Nielsdatter 27 Ugift Deres Barn
 Nicoline Petrine Jensdatter 6 Ugift En Datters Datter

Den **30. juni 1839**, hvor Else er 68 år gammel, anmelder hun og hendes mand Jeppe (der er 58 år gammel) og Elses datter Johanne fra første ægteskab (der er 31 år gammel) deres flytning fra Skinnerup sogn til Stagstrup sogn, begge i Thisted amt. Jeppe og Else anføres at være husfolk og at have et meget godt skudsmål, mens datteren Johanne anføres at være tjenestepige og at have et middel skudsmål. Deres tilgang til Stagstrup sogn er tilsvarende anført i kirkebogen derfra (kun Jeppe Christensen og Johanne Nielsdatter er dog nævnt her).

Ved folketællingen den **1. februar 1840** er Else næsten 69 år gammel. Hun bor med sin anden mand og sin datter Johanne fra første ægteskab i et hus i Stagstrup by i Stagstrup sogn, Thisted amt. Endvidere bor der Elses barnebarn Nicoline Petrine, der er datter af Elses datter Johanne:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Christensen Westergaard	59	Gift	Huusmand, lever af sin Jord
Else Morthensdatter	69	Gift	Hans Kone
Johanne Nielsdatter	32	Ugift	Deres Datter
Nicoline Petrine Jensen	11	Ugift	Hendes Datter

Den **4. april 1842** anmelder Else og hendes mand Jeppe og Elses datter Johanne fra første ægteskab deres flytning fra Stagstrup sogn til Gjernsbøl i Snedsted sogn, begge i Thisted amt. Jeppe anføres at være husmand og Johanne anføres som indsidderske, dvs. bor til leje.

Den **10. april 1842** anmelder de tilsvarende deres tilgang til Snedsted sogn fra Stagstrup sogn, og det anføres, at de er husfolk.

Ved folketællingen den **1. februar 1845** er Else næsten 74 år gammel (anføres at være 76 år). Hun bor med sin mand i et hus i Gersbøl by i Snedsted sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Jeppe Vestergaard	63	Gift	Huusmand
Else Morthensdatter	76	Gift	Hans Kone

Ved folketællingen den **1. februar 1850** er Else næsten 79 år gammel. Hun bor i et hus i Gersbøl by i Snedsted sogn, Thisted amt sammen med sin mand og sin søn fra første ægteskab, Michael Christian Nielsen, og hans familie:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Michel Xstian [Christian] Nielsen	39	Gift	Lever af sin Jord. Huusfader
Maren Christensd.	27	Gift	Hans Kone
Else Michelsen	1	Ugift	Deres Barn
Jeppe Vestergd.[Vestergaard]	70	Gift	Aftægtsmand
Else Mortensd.	80	Gift	Hans Kone

Jeppe Christensen Vestergaard, Elses anden mand, døde den **1. juli 1854**, 73 år gammel. Han døde i Thisted by og blev begravet den 9. juli 1854 på Skinnerup kirkegård, Thisted amt. Han er anført i kirkebøgerne både for Thisted sogn og for Skinnerup sogn og det anføres, at han var aftægtsmand fra Gersbøl (i Snedsted sogn), men tjente hos købmand Gjørup i Thisted.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ved folketællingen den **1. februar 1855** er Else næsten 84 år gammel og enke. Hun bor i et hus i Gersbøl by i Snedsted sogn, Thisted amt hos sin søn fra første ægteskab, Michael Christian Nielsen, og hans familie:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Michel Chr. Nielsen	45	Gift	Hmd., lever af sin jordlod, Huusfar
Maren Christensdatter	32	Gift	Hans kone
Else Michelsen	6	Ugift	Deres børn
Niels Degn Michelsen	5	Ugift	Deres børn
Christine Michelsen	1	Ugift	Deres børn
Else Michelsdatter	86	Enke	Hmds enke, der af huusfaderen forsørges

Else Mortensdatter døde den **6. marts 1856** i Gersbøl i Snedsted sogn, Thisted amt. Hun var da 85 år gammel og boede hos sin søn fra første ægteskab, Michael Christian Nielsen, og hans familie. Hun blev begravet den 14. marts 1856 på Snedsted kirkegård.

F.1.2.1 Johanne Elise Pedersens oldeforældre på moderens side (Kristians tip-tip-oldeforældre)

60. Anders Michelsen Tilsted. Han blev født i 1710 i Thisted købstad i Thisted sogn, Thisted amt og døbt den **8. oktober 1710** i Thisted kirke.

Han blev kaldt Anders Tilsted.

Anders Tilsted erhvervede i 1737 borgerskab²⁰¹ i Thisted købstad og var i nogle år købmand i Thisted. Da han fik sit borgerskab, blev der udstedt et dokument, der er indført i Thisted bytingsprotokol, se nedenfor.

Han blev gift første gang med **Dorthe Pedersdatter** den **23. april 1738** i Thisted kirke, Thisted sogn i Thisted amt. Anders var da 27 år gammel, mens Dorthe var ca. 32 år gammel.

Børn af Anders Michelsen Tilsted og Dorthe Pedersdatter:

- i **Michel Andersen Tilsted**, døbt den 31. august 1738, begravet den 27. september 1738.
- ii **Peter Michael Andersen Tilsted**, døbt den 1. april 1740, begravet den 8. januar 1787.
- iii **Anne Andersdatter Tilsted**, døbt den 4. januar 1743, begravet den 13. april 1743.

Anders Tilsted skiftede imidlertid erhverv, og han er i **1740-1774** degn i Skinnerup sogn i Thisted amt.

²⁰¹ For at blive selvstændig næringsdrivende i en købstad måtte man løse borgerskab og aflægge borgered. De nye borgere blev indført i borgerskabs- og justitsprotokoller.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Thisted bytingsprotokol, 1737.

Da Anders Michelsen Tilsted erhverver borgerskab, er nedenstående dokument indført i protokollen:²⁰²

Jørgen Christian Poulstrup, kongl. mayst.s byfoged i Thisted og herredsfoged til Hillerslev-Hundborg herreder samt Nørhå birk gjør vitterlig at velagte unge karl sr. Anders Michelsen Tilsted barnefødt her i hans kongl. mayst.s kiøbstad Thisted haver for mig sig anmeldet at ville antage borgeskab her ibidem for sig der ved kiøbmandshandel og brug at ernære, hvilken hans begiering jeg hannem så meget mindre har kunnet nægte, som han med gode attester mig har godtgjort alle tider at have ført fra sin ungdom .. et sømmeligt og skikkeligt levned og i så måde bliver han herved forundt sit borgerskab her i byen, hvor han sig efterdags som en ærlig skatteborger og byens indvåner må ernære; thi skal han være hans kongl. mayst.s som sin absolutte og suveræne arvekonge og herre lydig, huld og tro, aller højest bemeldte hans kongl. mayst.s gavn og bedste i alle måder søger at fremme og befordre og ellers udi alt andet såvel kongelige som byens skatter og tyngers udredelse med videre sig således skikke og forholde som det en tro og ærekær borger og handelsmand vil sømmer og anstår og han agter at ansvare og bekiendt være; efter borgerlige troskabsed han derom til næstholdende byting ifølge hans mayst.s lov haver at aflægge.

Det til bekræftelse under stadens segl og min hånds underskrift

Thisted den 24. januarii 1737

Jørgen Chr. Poulstrup (L.S.=segl)

I en artikel i *Historisk Aarvog for Thisted Amt* fra 1912 "Om de gamle Degne"²⁰³ fortælles, at "Så længe der fandtes en Latinskole i Thisted, besørgedes Degnetjenesten i Skinnerup af en Discipel af Skolens ældste Klasse, en af de såkaldte Løbedegne. Da Skolen blev nedlagt 1739, fik Skinnerup sin egen Sædedegn, og den 23. April 1740 blev ovennævnte A. M. Tilsted Degn i Sognet."

I artiklen nævnes desuden, at provsten Rudbech Humble i 1742 skriver om degnen: "Anders Tilsted er en god og skikkelig Degn og tillige Skoleholder, ter sig i begge Dele vel".

Det må antages, at Anders Tilsted er flyttet eller flytter til Skinnerup sogn i 1740, hvor han bliver degn i sognet. Anders' 3 børn med Dorthe Pedersdatter er dog alle døbt i Thisted kirke (i 1738, 1740 og 1743). Det samme er det første barn, Else Dorthea, med hans anden kone Maren Povelsdatter, der er døbt i Thisted kirke i 1746. Derimod er det andet barn med Maren Povelsdatter, Poul, døbt i Skinnerup kirke i 1748.

Dorthe Pedersdatter, Anders' første kone, døde i august 1744 i Skinnerup skole, Skinnerup sogn, Thisted amt. Hun angives da at være 38 år gammel. Hun blev begravet den **10. august 1744** på Thisted kirkegård.

²⁰² Her fra Sørensen, G.F. *Slægtsbog for familien Tilsted*. Slægtsarkivet, Viborg, 1977.

²⁰³ Christensen, Severin. *Om de gamle Degne samt om Folkeskolens Udvikling og Vilkår i det 18. Aarhundrede*, *Historisk Aarvog for Thisted Amt* 1912, pp. 21-36. Kan ses online på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/911396.pdf> /2023-02-08.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Efter Dorthe Pedersdatters død blev der den **5. september 1744** afholdt skifte i Skinnerup skole (degneboligen) hos den efterladte enkemand sognedegn seign. Anders Tilsted efter hans afdøde hustru Dorthe Pedersdatter til skifte og deling mellem efterladte fader og sønnen den 4-årige Peter Michael.²⁰⁴ Skiftet bekræfter således, at Anders Tilsted var flyttet til Skinnerup skole, selv om han altså stadig fik sine børn døbt i Thisted kirke.

Anders Tilsted blev gift anden gang med **Maren Poulsdatter** den **3. juni 1745** i Skinnerup kirke, Thisted amt (trolovet den 21. april 1745). Anders var da 34 år gammel, mens Maren var 25 år gammel.

Børn af Anders Michelsen Tilsted og Maren Poulsdatter:

- iv **Else Dorthea Andersdatter**, døbt den 25. marts 1746, begravet den 22. september 1760.
- v **Poul Andersen Tilsted**, født 1748²⁰⁵, død den 10. februar 1820.
- vi **Dorthea Marie Andersdatter**, døbt den 29. september 1750, begravet den 29. marts 1751.
- vii **Dorothea Andersdatter**, døbt den 5. marts 1752, død efter juni 1795.
- viii **Peder Andersen**, døbt den 31. marts 1754, død den 6. februar 1831.
- 30. ix **Niels Andersen Degn**, døbt den 7. november 1756, død den 4. august 1819.
- x **Hans Christian Begtrup Andersen**, fremstillet den 21. december 1760, begravet den 8. juni 1789.
- xi **Else Dorethea Andersdatter**, fremstillet den 21. december 1760, død den 2. november 1838.

Anders Michelsen Tilsted døde den **1. februar 1774** i Skinnerup skole i Skinnerup sogn, Thisted amt. Han var da 63 år gammel. Han blev begravet den 10. februar 1774 på Skinnerup kirkegård.

60. Anders Michelsen Tilsted var søn af:

120. Michel Nielsen Marchmann. Han blev født i 1686 i Thisted købstad i Thisted amt. Han blev hjemmedøbt og efterfølgende den **31. december 1686** fremstillet i Thisted kirke

Han blev gift med **Dorte Andersdatter Tilsted** den **6. juli 1710** i Thisted kirke, Thisted amt. Michel var da 23 år gammel, mens Dorte var 29 år gammel.

Børn af Michel Nielsen Marchmann og Dorte Andersdatter Tilsted:

- 60. i **Anders Michelsen Tilsted**, døbt den 8. oktober 1710, død den 1. februar 1774.
- ii **Marie Michelsdatter**, døbt den 29. juli 1714, begravet den 26. juli 1715.
- iii **Johanne Michelsdatter**, døbt den 29. juli 1714.
- iv **Niels Michelsen**, døbt den 29. december 1720.

Der er ikke fundet oplysninger om Michels erhverv i Thisted købstad. Han kan have været markmand som sin far, Niels Christensen Marchmann, se nedenfor, ane nr. 240 Niels Christensen Marchmann.

Michel Nielsen Marchmann døde i **1734** i Thisted købstad, Thisted sogn, Thisted amt. Han var da 47 år gammel. Han blev begravet den **16. april 1734** på Thisted kirkegård.

²⁰⁴ Her fra Sørensen, G.F. *Slægtsbog for familien Tilsted*, ibid.

²⁰⁵ Poul Andersen står ikke opført som døbt i Skinnerup sogn kirkebog, men mellem en dåb den 14. januar 1748 og en dåb den 8. september 1748 står anført: "*NB er forglemt degnens søn Povel*".

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Skifte efter Anders Michelsen Tilsted²⁰⁶

Ane nr. 60, Kristians tip-tipoldefar, kaldet Anders Tilsted.

Anders Michelsen Tilsted var degn i Skinnerup sogn i Thisted amt i 1740-1774. Han døde den 1. februar 1774 i Skinnerup skole (degneboligen) i Skinnerup sogn, Thisted amt. I skiftet efter ham oplyses, at han døde om aftenen ved solens nedgang.

Den følgende dags morgen mødte velagte Jeppe Christensen af Skinnerup for herredsprovsten velædle hr. Bent Curtz, der havde forfald, sammen med to vitterligheds- og vurderingsmænd fra Skinnerup, Jens Michelsen og Anders Nørgaard.

Arvingerne angives at være enken Maren Povelsdatter og den afdødes efterladte 7 børn: Michael, 34 år, opholdende sig i Thisted, af første ægteskab med Dorthe Pedersdatter, Poul, 25 år, Peder, 19 år, Niels, 17 år, Hans Begtrup, 13 år, Dorethea, 21 år, Else Dorethea, 13 år.

Som lavværg²⁰⁷ for enken fremstod Niels Poulsen af Skinnerup, og som formynder på børnenes vegne mødte Jeppe Christensen af Skinnerup.

Der blev foretaget vurdering og registrering af boets ejendele, hvoriblandt fandtes en del bøger, bl.a. en bog kaldet "De udvortes uforgængelige", Krone "Holmens kirkes historie", "Historisk beskrivelse om det evige livs hemmelighed", Brinches "Åndelige kærlighed", "Den pointerende David", "Sjælens daglige skrifter" samt en del bøger om "adskillige materier".

Den salige mands klæder bestod af: 1 vadmelskjole, 1 sort skindvest, 1 stribet undertrøje, 1 par læderbukser, 2 par sorte og 1 par grå strømper, 1 par støvler, 1 par sko, 1 par metalspænder, 4 hørgarnsskjorter, 6 par halværmer, 2 kraver, 2 bind, 1 hat og 2 kasketter. Det nævnes i øvrigt, at der i en stue var en stor ost, hvilken enken angav at behøve noget af til begravelsen, og det samme gjaldt en tønde byg og 6 skpr. malt, som befandt sig på loftet.

Det oplyses, at ladebygningen og tilliggende jord tilhørte fru Gerner i Thisted. Besætningen bestod af: 1 gl. brun hest, 14 år, 1 gråbroget ko, 5 år, 1 sortbroget do. med kalv, 8 år, 1 sorthjelmet kvie med kalv, 3 år, 1 sortbroget do. uden kalv og 6 får.

I laden stod en gammel vogn, hvoraf de 3 hjul tilhørte stervboet (dødsboet), mens det 4. angives at tilhøre Michel Christensen i Skinnerup.

Stervboets rålingshuus (beboelse) havde den salig mand selv købt og bygget. Endvidere ejede boet 9 tdr. sædejord på Thisted mark i to stykker, det ene kaldet Lerpøtter og det andet Flensborg. Et tredje stykke var beliggende på Tingstrup mark og stod for 1 td. 1 skp. i 3 agre. Hertil var der 4 skpr. i en ager kaldet Kieldbjerg og endvidere 2½ tdr. i Tingstrup mark, en ager på Hønberg og en ager kaldet Mølager, hvilken jord den salige mand havde tilkøbt sig ved auktion efter amtsforvalter Fogh i Thisted.

120. Michel Nielsen Marchmann var søn af:

240. Niels Christensen Marchmann.

Han blev gift med **Maren Pedersdatter**.

Børn af Niels Christensen Marchmann og Maren Pedersdatter:

- i **Peder Nielsen Marchmann**, døbt den 29. september 1682.
- 120. ii **Michel Nielsen Marchmann**, fremstillet den 31. december 1686, begravet den 16. april 1734.

²⁰⁶ Her fra Sørensen, G.F. *Slægtsbog for familien Tilsted*, ibid.

²⁰⁷ Lavværg: Person som en enke valgte i bl.a. skiftesager til at rådgive og hjælpe, jf. kapitel G.2 Ordforklaringer.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Niels Christensen Marchmann var markmand i Thisted købstad i Thisted amt. Det kan udledes af Tingbogen for Thisted købstad, hvor Niels Marchmann i 1682 var vidne i en sag, hvor han "lørdag før pinse var på borgmester og råds indhegnede eng" og her blev slået og sparket, da han ville fjerne to heste, der uretmæssigt stod "hæltøjret". Niels Marchmann har tydeligvis handlet på fællesskabets vegne og har sørget for, at reglerne blev overholdt. En markmand var netop en person, der sørgede for orden på den fælles bymark eller – i relation til købstæder - førte opsyn med en købstads markjorder²⁰⁸. Det har formentlig været en bondemand, der tillige valgtes til dette betroede hverv.

Niels Christensen Marchmann døde i maj 1704 i Thisted købstad, Thisted sogn, Thisted amt. Han blev begravet den **28. maj 1704** på Thisted kirkegård. Der er desværre ikke nogen angivelse af hans alder på dødstidspunktet.

241. Maren Pedersdatter.

Hun blev gift med **Niels Christensen Marchmann**. Se ovenfor, ane nr. 240 Niels Christensen Marchmann vedr. deres fælles børn mv.

Maren Pedersdatter døde i december 1717 i Thisted købstad, Thisted sogn, Thisted amt. Hun blev begravet den **23. december 1717** på Thisted kirkegård. Der er desværre ikke nogen angivelse af hendes alder på dødstidspunktet.

121. Dorte Andersdatter Tilsted. Hun blev født i 1681 i Thisted købstad, Thisted sogn, Thisted amt og døbt den **6. marts 1681** i Thisted kirke.

Hun blev gift med **Michel Nielsen Marchmann** den **6. juli 1710** i Thisted kirke, Thisted amt. Dorte var da 29 år gammel, mens Michel var 23 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 120 Michel Nielsen Marchmann vedr. deres fælles børn mv.

Dorte Andersdatter Tilsted døde i april 1734 i Thisted købstad, Thisted sogn, Thisted amt. Hun var da 53 år gammel. Hun blev begravet den **12. april 1734** på Thisted kirkegård.

121. Dorte Andersdatter Tilsted var datter af:

242. Anders Pedersen Tilsted.

Han blev gift med **Maren Jensdatter** den **12. maj 1678** i Thisted kirke, Thisted amt.

Barn af Anders Pedersen Tilsted og Maren Jensdatter:

121. i **Dorte Andersdatter Tilsted**, døbt den 6. marts 1681, begravet den 12. april 1734.

Anders Pedersen Tilsted – eller blot Anders Tilsted, som han ofte står anført, havde betroede hverv i Thisted købstad, og han optræder mange steder i tingbogen for Thisted købstad. I 1672 og 1673 er han i tingbogen anført at være

²⁰⁸ Ifølge Ordbog over det danske sprog.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Havde Anders Pedersen Tilsteds kone stjålet korn?

I Thisted købstads tingbog er der i 1684 en sag, der forløber over mange møder²⁰⁹:

Anders Pedersen Tilsted tiltaler den 31. maj Johanne Christensdatter (Niels Smeds enke), fordi hun har beskyldt Anders' kone Maren Jensdatter for at være en tyv. Sagen tages op igen den 7. juni, og Anders kræver, at Johanne skal bevise sin sigtelse.

På endnu et møde den 21. juni fører Johanne Christensdatter et vidne (Niels Mortensen Torsted), der oplyser, at han - efter byfogedens befaling og amtsskriverens begæring - var på Johanne Christensdatters loft for at se mål på korn. Han så da, *"at der var et hul i kornet, omtrent som 1 td. byg, og et hul i gavlen ind til Anders Tilsteds hus, men hvor stort det var vidste han ikke. Niels Poulsen, som var med, så at døren til loftet var forsegleet, og at der var et hul i kornet, og et hul i gavlen, så stort, at et menneskehoved kunne gå igennem"*.

På møde den 5. juli forklarer Johanne Christensdatter, at *"hun har set Maren Jensdatter, Anders Pedersen Tilsteds kone, stikke hovedet og en arm ind på hendes loft, hvor amtsskriveren havde skattekorn og døren var forsegleet; hun havde et øsekar bundet på en stang og tog korn af dyngen. Johanne siger, at hun sagde til hende hvorfor hun gjorde det, da de havde en stor Roeye byg på deres ladegulv"*.

Dommen bliver, at *"da Johanne Christensdatter ikke beviser, at Maren Jensdatter har taget byg, skal beskyldningen ikke være til skade på deres ærlige navn og rygte for Anders Tilsted og hans hustru, men hun Johanne Jensdatter skal afbede den og bøde efter loven"*.

Sagen slutter dog ikke helt der. På møder den 12. juli, 19. juli, 26. juli og 2. august lader Anders Pedersen Tilsted paraabe Johanne Christensdatter, om hun ville efterkomme den dom, der var faldet, men hun mødte ikke op.

kirkeværge, og i 1673 tillige som *"sidste års kæmner"*²¹⁰. I 1678 optræder han *"på Kongens og byens vegne"*, og han har måske – som sin far Peder Pedersen Tilsted (se nedenfor) – tillige været sandemand²¹¹.

Anders Pedersen Tilsted døde i 1696 i Thisted købstad, Thisted sogn, Thisted amt. Han blev begravet den **4. december 1696** på Thisted kirkegård. Desværre er der ikke i kirkebogen anført en alder ved hans død.

243. Maren Jensdatter.

Hun blev gift med **Anders Pedersen Tilsted** den **12. maj 1678** i Thisted kirke, Thisted amt. Se ovenfor, ane nr. 242 Anders Pedersen Tilsted vedr. deres fælles barn mv.

Maren Jensdatter døde i 1718 i Thisted købstad, Thisted sogn, Thisted amt. Hun blev begravet den **9. februar 1718** på Thisted kirkegård. Desværre er der ikke i kirkebogen anført en alder ved hans død.

²⁰⁹ Tingbøger for Thisted købstad 1670-1711 er transskriberet og kan ses online her:

<https://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/838-1415.txt> /2023-02-17.

²¹⁰ Kæmneren var en (eller flere) person(er), der årligt blev valgt til at bestyre en købstads kasse- og regnskabsvæsen.

²¹¹ Se kapitel G.2 *Ordforklaringer* for en forklaring af kirkeværge og sandemand.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

61. Maren Poulsdatter. Hun blev født i 1720 i Skinnerup sogn, Thisted amt og døbt den **14. april 1720** i Skinnerup kirke, Thisted amt.

Maren blev konfirmeret "til Paascke" i 1736 i Skinnerup kirke, Thisted amt (formentlig den første søndag efter påske (dvs. den **8. april 1736**), der tidligere var den faste konfirmationsdag).

Hun blev gift med **Anders Michelsen Tilsted** den **3. juni 1745** i Skinnerup kirke, Thisted amt (trolovet den 21. april 1745). Maren var da 25 år gammel, mens Anders var 34 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 60 Anders Michelsen Tilsted vedr. deres fælles børn mv.

Anders Michelsen Tilsted, Marens mand, døde den **1. februar 1774**. Anders var lærer (sognedegn) i Skinnerup skole, og de boede i degneboligen. Efter Anders' død blev Maren boende i degneboligen.

Ved folketællingen den **1. juli 1787** er Maren 67 år gammel (anføres at være i sit 68. år). Hun er enke og bor sammen med fire af sine børn i et hus (degneboligen) i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt:

Samtlige personer i husstanden

Navn	Alder	Civilstand	Stilling i husstanden/erhverv
Maren Poulsdatter	68	Enke	Kone, Husbeboer
Niels Andersen	31	Ugift	Hendes barn
Hans Christian Andersen	27	Ugift	Hendes barn
Dorthe Andersdatter	34	Ugift	Hendes barn
Else Dorthe Andersdatter	27	Ugift	Hendes barn

Maren Poulsdatter døde den **15. juni 1795** i Skinnerup by i Skinnerup sogn, Thisted amt (dødsdagen angives i skiftesagen). Hun angives da (korrekt) i kirkebogen at være 75 år og 2 måneder gammel. Hun blev begravet den 24. juni 1795 på Skinnerup kirkegård.

I skiftesagen efter Marens død er angivet arvingerne efter hende (som er hendes børn)²¹²:

1. Sognedegnen for Skinnerup Poul Andersen Tilsted.
2. Poul Andersen Tilsted, gift og bosat i Skinnerup.
3. Niels Andersen, 38 år. [ane nr. 30 Niels Andersen Degn]
4. Else Dorthea, gift med Anders Madsen, boende vesten for Thisted by.
5. Dorethe, gift med Michel Christensen i Skinnerup.

Marens ældste søn, Poul Andersen Tilsted, var blevet sognedegn i Skinnerup efter sin far. Til skiftesagen oplyste han, at han siden 1780 havde ejet og var husbond på stedet, hvor moderen boede (degneboligen), med tilhørende jorde.

I skiftesagen tilkendegav alle søskende, at de ville give afkald på den arv, de havde ret til, til fordel for broderen (Poul Andersen Tilsted). Broderen tilkendegav så, at han til gengæld ville skænke søsteren Dorethe Andersdatter Tilsted 4 Rdl. som en anerkendelse for hendes trofaste pasning og pleje af moderen i hendes alderdom. Han ville desuden betale alt hvad moderen evt. måtte have af gæld.

61. Maren Poulsdatter var datter af:

²¹² Her gengivet fra Sørensen, G.F. *Slægtsbog for familien Tilsted*, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

122. Povel Nielsen. Han blev født i 1683 i Skinnerup sogn, Thisted amt og døbt den **14. maj 1683** i Skinnerup kirke.

Han blev gift med **Else Andersdatter** den **9. juli 1702** i Skinnerup kirke, Thisted amt. Povel var da ca. 19 år gammel, mens Else var ca. 20 år.

Børn af Povel Nielsen og Else Andersdatter:

- i **Niels Poulsen**, døbt den 28. januar 1703.
- ii **Anders Poulsen**, hjemmedøbt den 29. marts 1705, begravet den 9. april 1705.
- iii **Maren Poulsdatter**, hjemmedøbt den 22. maj 1706, begravet den 24. maj 1706.
- iv **Maren Poulsdatter**, døbt den 25. september 1707, begravet den 27. november 1707.
- v **Maren Poulsdatter**, døbt den 3. marts 1709, begravet den 7. september 1710.
- vi **Christen Poulsen**, døbt den 25. oktober 1711, død før september 1716.
- vii **Anne Marie Poulsdatter**, døbt den 10. december 1713.
- viii **Christen Poulsen**, døbt den 14. september 1716, begravet den 24. februar 1726.
- 61. ix **Maren Poulsdatter**, døbt den 14. april 1720, død den 15. juni 1795.
- x **Kiersten Poulsen**, fremstillet den 21. marts 1723.

Povel Nielsen døde i juni 1751 i Skinnerup sogn, Thisted amt. Han var da 68 år gammel. Han blev begravet den **1. juli 1751** på Skinnerup kirkegård.

122. Povel Nielsen var søn af:

244. Niels Poulsen. Han blev født **ca. 1653** i Skinnerup sogn, Thisted amt.

Han blev gift med **Maren Nielsdatter**.

Barn af Niels Poulsen og Maren Nielsdatter:

- 122. i **Poul Nielsen**, født den 14. maj 1683, begravet den 1. juli 1751.

De kan have fået flere børn, men der er ikke registreret dåb i Skinnerup sogn kirkebog i perioden marts 1684 til november 1695.

Niels Poulsen i Skinnerup optræder et par steder i Justitsprotokollen for Hillerslev-Hundborg Herreder **1688**²¹³:

- 18. april: *Niels Poulsen af Skinnerup har ladet stævne amtmand og amtsforvalter til syns og vidnespårør og folk til at syne hans lade som 23/3 blev slået ned af storm. De syner laden og kornet, som var ilde medhandlet, ligesom anden fodring, der også lå i laden. Det bevidnes, at han ikke kan svare fuld skat, især da hans bæster [heste] bortdøde i sædetiden.*
- 25. september: *Knud Pedersen på amtmandens vegne har stævnet Søren Tomsen, tjenende Niels Poulsen i Skinnerup, og Maren Laursdatter ibm. for lejermålsbøder. Opsat 14 dage, da præstens attest, om de har udstået kirkens disciplin, behøves.*

²¹³ Justitsprotokollen for dette år er transskriberet og kan ses online her: <https://www.lklundin.dk/lkl/ThyTB/816-837.txt> /2023-02-17.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Knud Pedersen har stævnet Niels Poulsen i Skinnerup til forbud mod udbetaling af Søren Tomsens løn.

[dvs. Søren Tomsen, der var tjenestekarl hos Niels Poulsen i Skinnerup, og Maren Laursdatter, ligeledes i Skinnerup, har haft samleje uden for ægteskab, og de skal nu betale bøde og offentligt syndsforlade (eller lignende) i kirken. Sagen udsat til de ved, om kirkens straf er udstået. Samtidig ønsker amtmanden, at Søren Tomsens løn ikke udbetales (han ønsker vel sikkerhed for bøden)]

Niels Poulsen døde i januar 1702 i Skinnerup sogn, Thisted amt og blev begravet den **3. februar 1702** på Skinnerup kirkegård. Der er desværre ikke nogen angivelse af hans alder på dødstidspunktet.

245. Maren Nielsdatter.

Hun blev gift med **Niels Poulsen**. Se ovenfor, ane nr. 244 Niels Poulsen vedr. deres fælles barn mv.

Maren Nielsdatters død er ikke fundet med sikkerhed.

123. Else Andersdatter. Hun blev født ca. 1682.

Hun blev gift med **Povel Nielsen** den **9. juli 1702** i Skinnerup kirke, Thisted amt. Else var da ca. 20 år gammel, mens Povel var ca. 19 år.

Se ovenfor, ane nr. 122 Povel Nielsen vedr. deres fælles børn mv.

Else Andersdatter døde i 1745 i Skinnerup sogn, Thisted amt. Hun angives da at være 63 år gammel. Hun blev begravet den **4. februar 1745** på Skinnerup kirkegård.

62. Morten Andersen Søe. Han blev født den **19. maj 1727** "om morgenen ved solens opgang" i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og døbt den 22. maj 1727 i Vester Vandet kirke.

Han var skipper på sandskuden *Sct. Thobias* og boede i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Han angives at være skipper på denne skude i **1752-1770**.²¹⁴

Han blev gift med **Johanne Nielsdatter** den **25. oktober 1764** i Nors kirke, Thisted amt (trolovet den 27. september 1764). Morten var da 37 år gammel, mens Johanne var 31 år gammel.

Børn af Morten Andersen Søe og Johanne Nielsdatter:

- i **Ingeborg Chatrine Mortensdatter**, født den 5. april 1766.
- ii **Karen Mortensdatter**, født den 1. september 1767.
- iii **Maren Mortensdatter**, født den 3. juni 1769.
- 31. iv **Else Mortensdatter**, født den 25. februar 1771, død den 6. marts 1856.
- v **Bodil Kirstine Mortensdatter Søe**, døbt den 25. september 1774, begravet den 30. juli 1786.

Morten Andersen Søe døde den **11. september 1776** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Han angives da korrekt at være 49 år, 3 måneder, 3 uger og 2 dage gammel. Han blev begravet den 17. september 1776 på Vester Vandet kirkegård.

²¹⁴ Bygholm, Henrik (red.). *Skuder og skippere i Klitmøller - blade af skudefartens historie*. Udgivet af Sparekassen Thy på forlaget Bygholm, 1983.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Skudehandlen fra Thy og Vendsyssel

Kristians tipoldemor Else Mortensdatter (ane nr. 31) var datter i en slægt af skudeejere og skudeskipperne fra Klitmøller i Thy, der drev handel med Norge.

Skudefarten var en handelsform, hvor mindre skibe fragtede varer mellem ladepladser på kysten i Thy og Vendsyssel og havne ved den norske kyst (Sørlandet). Det skovløse Thy manglede træ til brædder og andet tømmer, men havde overskud af landbrugsprodukter. I Norge var der overskud af træ, men man kunne ikke brødføde sig selv med korn og andre landbrugsprodukter. I Norge blev der desuden hentet kakkelovne, gryder og andre jernvarer, tjære mv.

Samhandelen begyndte først mellem Sydnorge og ladepladser på Thykysten såsom Klitmøller, Hansted og Vigsø. Handelen udviklede sig gennem 15-, 16- og 1700-tallet, med Klitmøller og Vigsø som de betydeligste ladepladser, og hvor der blev bygget pakhuse. Skibene kunne ved Klitmøller finde læ ved Ørhage, og i Vigsø gav Hansthalmknuden læ. Senere kom kysten langs Vendsyssel med, med ladepladser ved byer som Blokhus, Løkken og Lønstrup.

I Thy gav dyrkningen af den relativt frugtbare jord bag kystlandskabet (hvor der var sandflugt) et så stort overskud af landbrugsvarer (kød, smør og korn), at afsætningen til Norge med skudehandlerne som mellemmand gennem mange århundreder blev en god forretning og gav kystbefolkningen i Thy og Vester Hanherred et solidt, bæredygtigt erhvervsgrundlag og relativ stor velstand.

I Vendsyssel var den bedste landbrugsjord i området mellem store Vildmose over Vrensted og Børglumkloster til Hjørring i nord. I det område havde de store gårde overskud af korn og kreaturer.

Mens fiskeriet for en stor del af kystbefolkningen ved vestkysten blev et bærende erhverv i løbet af 16- og 1700-årene, var det i Klitmøller, Hansted og Vigsø skudefarten, som blev grundlaget for velstand.

Klitmøllers udvikling hører i et og alt sammen med skudefarten. Mens der i 1610 var 10 familier i Klitmøller, var der i 1662 40, i 1737 71, og i 1787 77 familier (med tilsammen 343 personer). I 1769 var der 13 skuder, der sejlede fra Klitmøller.

I 1825 brød havet gennem Aggertangen og åbnede for sejlads vest ind i Limfjorden. Nu gik skibene hyppigere til Thisted, og de små udskibningssteder ved vestkysten mistede betydning.

Det er karakteristisk for skudehandelen, at den for Danmarks vedkommende foregik fra åben strand. Der fandtes ingen havne, som skibene kunne søge til. I hvert fald ikke før gennembruddet af Aggertangen, og handelen flyttede til Thisted.

Skudeskippernes fartøjer var de såkaldte sandskuder, der havde deres navn efter den særlige landingsform direkte på sandet.

Den konkrete lokalisering af ladepladserne var primært bestemt af besejlingsforholdene og baglandet.

Handelen krævede steder, hvor skibene kunne komme tilstrækkeligt nær på kysten og om nødvendigt trækkes på land. Sådanne forhold fandtes flere steder langs Thys og Vendsyssels kyster. Det var ligeledes nødvendigt, at der var et bagland, der kunne levere og aftage handelsvarerne.

Den nærmere lokalisering afhang derefter af det lokale initiativ, og i mange tilfælde var det bønder, der tog initiativet og blev købmænd.^{215,216}

²¹⁵ Rasmussen, A. Hjort. Skudefart og Limfjordshandel. En oversigt. Udgivet af Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted, og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 1974.

²¹⁶ Andersen, Poul, Sven Aage Petersen og Peter Ussing Olsen (red.). Nabohandel over Skagerrak - en

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16



Figur 31. Løkken ladeplads. Under udskibning og losning blev sandskuderne liggende uden for revlerne. Varerne blev fra land bragt til og fra stranden på vogne, mens udskibning og losning fra stranden foregik ved hjælp af mindre både, der sejlede varerne til og fra skuderne. Tegning af C. Neumann (Illustreret Tidende)²¹⁷

62. Morten Andersen Søe var søn af:

124. Anders Pedersen Søe. Han blev født omkring den **5. maj 1681** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt.

Han er født i Vester Vandet sogn, og her er først bevaret kirkebøger fra 1691. Tidspunktet for hans fødsel er derfor baseret på oplysningerne ved hans død, hvor Vester Vandet sogn kirkebog detaljeret anfører: "1755, d. 9de Februarii Klochen half 4 eftermiddag døde Anders Pederssøn Søe ved Klitmøller i sin alder 73 Aar 9 maaneder og 4re dage, begravet d. 17de Dito." Det vil sige han blev født ca. den 5. maj 1681.

Han var skipper og ejer af parter (andele) i skuder i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt.

1709-1755 ejede han $\frac{1}{4}$ part af sandskuden *Sct. Thobias* i Klitmøller. Ved en opmåling i 1753 havde skuden en længde på 43 fod og 4 tommer, dvs. 13,60 m²¹⁸.

I **1706-1708** og i **1727** angives han at være skipper på *Sct. Thobias*.

Han blev gift med **Maren Mortensdatter Kløvborg** den **25. september 1726** i Vester Vandet kirke, Thisted amt (trolovet den 28. maj 1726). Anders var da 45 år gammel, mens Maren var 21 år gammel.

guide. Forlaget Dafolo, 2000.

²¹⁷ Her fra Bygholm, Henrik (red.), ibid.

²¹⁸ Bygholm, Henrik (red.), ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Børn af Anders Pedersen Søe og Maren Mortensdatter Kløvborg:

62. i **Morten Andersen Søe**, født den 19. maj 1727, død den 11. september 1776.
- ii **Peder Andersen Søe**, født den 21. august 1729, død den 26. august 1729.
- iii **Peder Andersen Søe**, født den 10. november 1730, død den 14. juni 1801.
- iv **Bodil Christine Andersdatter Søe**, født den 26. oktober 1732, død den 28. april 1789.
- v **Dorethe Andersdatter Søe**, født den 3. september 1735, død den 20. juni 1803.
- vi **Peder Andersen Søe**, født den 23. april 1738, død den 23. april 1738.
- vii Dødfødt drengbarn, født den 23. april 1738.
- viii **Anne Andersdatter Søe**, født den 14. april 1740.
- ix **Peder Andersen Kløvborg**, født den 3. april 1743, død den 6. december 1800.

Vedrørende barn nr. vi og vii: Der er tale om tvillinger, hvor den ene var dødfødt og den anden døde kort efter fødslen. I kirkebogen for Vester Vandet sogn står anført:

"1738, d. 23de dito (april) 1 time efter Solens opgang fødte Anders Pederssøn Søe og Maren Mortensdatter Kløvborg ved Klitmøller deris 2de Sønner, hvoraf dend første vare dødfød, dend anden i lifsfare, inddøbt af Jorde-moderen og kaldet Peder, men noget derefter døde."

Anders Pedersen Søe døde den **9. februar 1755** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Han var da 73 år gammel. Han blev begravet den 17. februar 1755 på Vester Vandet kirkegård.

124. Anders Pedersen Søe var søn af:

248. Peder Pedersen Søe. Han blev født omkring den **4. juni 1631** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt.

Tidspunktet for Peders fødsel er baseret på oplysningerne ved hans død, hvor Vester Vandet sogn kirkebog detaljeret anfører: *"1717, 10 Marts klokken 6 om morgenen døde Peder Pedersen Søe 86 Aar ringer 12 Uger 2 Dage gl. Begr. d. 16. dito."* Det vil sige han blev født ca. den 4. juni 1631.

Han var møller i Mellemmølle i Klitmøller i Vester Vandet sogn (se tekstboks nedenfor vedr. Klitmøller, hvor byens tre vandmøller er beskrevet, samt tekstboks om Mellemmølle).

Peder Pedersen Søe var desuden ejer af parter i skuder. Han angives at have ½ part i sandskuden *Sct. Thobias* i **1706-1708**.²¹⁹

Som skipper og skudeejer omtales han ofte i toldregnskaberne under skudedefart.

Han blev gift med **Kirsten Pedersdatter**.

²¹⁹Bygholm, Henrik (red.), ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16



Figur 32. Udslibning af korn. Maleri af P. Raadsig (1851).²²⁰

Børn af Peder Pedersen Søe og Kirsten Pedersdatter:

- i **Bodil Pedersdatter Søe.**
- ii **Karen Pedersdatter Søe**, født ca. den 30. maj 1675, død den 8. november 1754.
- iii **Peder Pedersen Søe**, født den 15. august 1671, død den 11. maj 1746.
- iv **Jens Pedersen Søe**, født den 24. august 1677, død den 10. april 1740.
- 124. v **Anders Pedersen Søe**, født den 5. maj 1681, død den 9. februar 1755.
- vi **Maren Pedersdatter Søe**, født den 29. juni 1684, død den 15. februar 1758.

De angivne datoer for børnenes fødsler er angivet ud fra de detaljerede angivelser af alder ved børnenes død. Der kan være fejl i disse angivelser og derfor forkerte fødselsdatoer. Der er ikke bevaret kirkebøger for Vester Vandet sogn tidligere end 1691, og børnenes dåb kan derfor ikke findes her.

Peder Pedersen Søe døde den **10. marts 1717** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Han var da 85 år gammel. Han blev begravet den 16. marts 1717 på Vester Vandet kirkegård.

Der er bevaret et skifte efter Peders død, hvor alle hans ejendele er anført, se tekstboks nedenfor.

²²⁰ Her fra Andersen, Poul, Sven Aage Petersen og Peter Ussing Olsen (red.), *ibid.*

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Skifte efter Peder Pedersen Søe, skifteprotokol af 9. april 1717

Ane nr. 248, Kristians tip-tip-tip-tipoldefar.

I skifteprotokollerne, der blev udarbejdet efter dødsfald, blev der anført arvinger til den afdøde, men der er ofte tillige en meget detaljeret opgørelse af boet efter den afdøde. Skifteprotokollerne indeholder derfor ofte en omhyggelig registrering af de ejendele, som den afdøde ejede. Det gælder således også for skiftet efter Peder Pedersen Søe²²¹:

Træting i dagligstuen: 1 fyr bord, 1 skammel, 1 egeskrin, 1 slag bænk, 1 stolpe seng.

Træting i det lille kammer: 1 ege kiste, 1 fyr stolpe seng, 1 fyr seng, 1 stol, 1 skammel.

Træting i køkkenet: 5 bryggerkar, 2 smaa kar, 2 bær kar, 5 spande, 1 kerne, 1 fløde bønne, 15 si bønner, 4 trug, 5 øltønder, 1 halv øl tønde, 2 spinderokker, 2 garn vinder, 1 skeppe, 1 sælde, 2 solde, 5 løb, 1 mangle brædt med stok, 5 stand tønder, 1 halv tønde, 5 Fjerdinger, 1 halv kande, 4 øl stobe, 10 tallerkener, 8 skeer, 1 stige.

I Gaarden: 1 vogn med hauger og tilbehør, 1 harve, 7 møgfiel, 1 skærekiste med kniv, 1 plov, 1 høle med drag, 2 staal grebe, 2 skovle, 1 slibesten med jern aksel, 2 lyng leer, 2 spader.

Kobber: 1 kobberkedel i grube, 1 mindre kedel i grube, 1 lille kogekedel, 1 told kar.

Messing: 5 lysesager.

Tin: 1 fad, 1 smør kande, 1 hvidt stenkrus med tin laag, 1 rødt stenkrus med tin laag.

Jern: 1 kakkellovn med 2 jern fødder, 1 bismær, 1 jern stang, 1 sav, 1 pande, 1 økse, 3 bor med haandtag, 1 stemmejern, 1 hammer, 1 knibtang, 1 høvl, 4 kværn billejern, 1 gryde, 1 trefod, 1 rist, 1 ildklemme, 1 lampe.

Sten tøj: 1 holl. fad, 4 fade, 2 gryder, 2 krus, 1 pande, 4 salt kar.

Senge klæder: 1 olmerdugs overdyne, 1 do. underdyne, 2 hovedpuder med vaar, 1 sengetæppe, 1 olmerdugs overdyne, 1 do. underdyne, 2 vadmels puder med vaar, 1 sengeklæde, 1 vadmels dyne, 2 hoved puder, 2 vadmels sengetæpper, 1 olmerdugs dyne, 2 hoved puder, 1 vaar.

Linned klæder: 1 drejelsdug, 3 lærreds duge, 5 hørgarns lagner, 1 blaargarns dito, 2 haandklæder, 1 pude vaar, 5 skjorter, 2 lærreds tørklæder.

Mandens tøj: 1 kjortel, 1 rød bajes trøje, 1 vadmels kjole, 1 rød vadmels trøje, 1 grøn ryges trøje, 3 par bukser, 4 par strømper, 1 hue, 1 hat, 1 par sko, 1 par tøfler.

Kreature: 2 heste, 2 køer, 2 kvier, 2 studekalve, 1 spædkalv, 6 faar, 2 væddere, 1 galt, 8 svin, 1 so.

249. Kirsten Pedersdatter. Hun blev født omkring den 10. september 1643.

Tidspunktet for Kirstens fødsel er baseret på oplysningerne ved hendes død, hvor Vester Vandet sogn kirkebog detaljeret anfører: "1724. d: 15. Junii. 1. stund efter Solens opgang døde Kirsten Pedersd. S: Peder Søes Enche ved Møller, 81. aar ringer = 12 uger 3 dage gl: begravet d: 22. dito." Det vil sige hun blev født ca. den 10. september 1643.

Kirsten Pedersdatter blev gift med **Peder Pedersen Søe**. Se ovenfor, ane nr. 248 Peder Pedersen Søe vedr. deres fælles børn mv.

Kirsten Pedersdatter døde den **15. juni 1724** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Hun var da 80 år gammel. Hun blev begravet den 22. juni 1724 på Vester Vandet kirkegård.

²²¹ *Matrikler i Klitmøller*, Matr. nr. 10, Klitmøller, Vestermøllevej 46, Vester Mølle. Her fra <http://arkivthy.dk/klitmoeller/10/infoside.htm> /2023-03-01. Samme kilde har en tilsvarende gengivelse af de oplyste ejendele i skiftet efter ane nr. 124 Anders Pedersen Søe (Peder Pedersen Søes søn).

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Klitmøller

Klitmøller har fået sit navn fordi byen tidligere havde 3 vandmøller ved det lille åløb, der snor sig gennem klitterne fra Vandet sø til Vesterhavet: *Vestermølle*, *Mellemmølle* og *Østermølle*.

Præsten i Vandet meddeler 1555, at der i sognet er 6 møller. I 1568 opgives 5 møller, og først i 1600-tallet er antallet 3 møller (de ovennævnte).

I 1769 betegnes *Vestermølle* som ødelagt af sandflugt og ubrugelig, og 1770 bliver den nedlagt. Herefter kaldtes *Mellemmølle* for *Vestermølle*.

Østermølle blev revet ned i 1893. Den oprindelige *Vestermølle* blev i 1955 opslugt af havet.

Møllebygningen fra *Mellemmølle* – der fra 1770 altså kaldes *Vestermølle* (den karakteristiske bygning på billedet) eksisterer ikke længere, men beboelse og lade er restaureret og kan stadig ses i Klitmøller, med matrikel nr. 10 og adressen Vestermøllevej 46.

Ved ældste matrikel fra Vester Vandet sogn fra 1662 er der i Klitmøller 40 fæstere og ingen selvejere, men allerede i 1668 omtales Peder Pedersen Søe sammen med 2 andre i Klitmøller som selvejere, og de menes at være de første selvejere i Klitmøller.²²²



125. Maren Mortensdatter Kløvborg. Hun blev født den **16. februar 1705** i Klitmøller, Vester Vandet sogn, Thisted amt og døbt den 19. februar 1705 i Vester Vandet kirke.

Hun blev gift med **Anders Pedersen Søe** den **25. september 1726** i Vester Vandet kirke, Thisted amt (trolovet den 28. maj 1726). Maren var da 21 år gammel, mens Anders var 45 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 124 Anders Pedersen Søe vedr. deres fælles børn mv.

Maren Mortensdatter Kløvborg døde i **marts 1775** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Hun angives da at være 70 år, 3 uger og 2 dage gammel (dvs. dødsdagen har været den 11. marts 1775 beregnet ift. fødselstidspunktet). Hun blev begravet den **18. marts 1775** på Vester Vandet kirkegård.

125. Maren Mortensdatter Kløvborg var datter af:

²²² Bygholm, Henrik (red.), *ibid.*

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mellemmølle i Klitmøller (fra 1770 kaldt Vestermølle)

Fra 1666 kendes navnene på møllerne i Mellemmølle. Den første der nævnes er Christen Nielsen Odde (1610-1674) og ejeren af møllen var Enevold Kaas til Lyngholm. Christen Nielsen Odde var møller, skipper og skudeejer

13. februar 1673 pantsatte Enevold Kaas sin vandmølle i Klitmøller "*som Christen Nielsen udi og paaboer, skylden aarlig 3 Tdr. Mel*" til Peder Pedersen Søe (1630-1717) (ane nr. 248), borger og handelsmand i Thisted. Lånet var på 180 Rd., og Peder Søe har antagelig overtaget møllen efter Christen Nielsen Oddes død i 1674.

Ildsteds- og Kvægskat 1677: "*Peder Søe. 1 Meldmølle, 3 Ildsteder, 2 Heste og Hopper, 2 Kiøer, 1 Ungnød, 8 Faar og Lam*".

I 1681 er Peder Pedersen Søe den eneste der benævnes som selvejer i Klitmøller.

Uddrag af matriklen 1683, protokol nr. 1632, Rigsarkivet (sproget er tilrettet): Klitmøller. Peder Pedersen Søe er en vandmølle, kaldet Mellemmølle. Møllehuset er et 3-fag hus med en kværn, der drives af et underfalds vandhjul. Møllehus og kværn vel vedligeholdt. Får sit vand fra Østermølle (der får det fra Vester Vandet sø). Kan kun male om foråret og efter høsten, da sandflugt har fyldt åen med sand. Møllen har god søgning fra Vester Vandet sogn og noget fra Vang sogn, når der er tilstrækkeligt med vand. I den tilhørende tofte kan der dyrkes 3 læs hø. Må græsse på fælles arealer og i klit med 3 kreaturer

1688 omtales møllen som en lille vandmølle med 1 kværn, drives af underfaldsvand, som kommer fra Overklitmølle ved en lille å. Møllen kan kun male, når de maler med Overklitmølle. Den er temmelig godt vedligeholdt og har hidtil givet 4 tdr. byg til Landgilde (årlig fæsteafgift). Søges af en del fra sognet og af nogle fra de omliggende sogne.

Da Peder Pedersen Søe dør i 1717, overtages møllen af sønnen, Anders Pedersen Søe (1681-1755) (se ovenfor, ane nr. 124).

Anders Pedersen Søe var kun møller i få år, og solgte møllen til Niels Salmandsen Kløvborg (o.1688-1750), der 1718 blev gift med ovennævnte Peder Pedersen Søes datter Maren Pedersdatter Søe (o.1684-1758). Efter mandens død drev enken møllen fra 1750 til 1753 sammen med sønnen Peder Nielsen Kløvborg (Søe) (o.1719-1777).

I 1753 blev møllen solgt til Knud Christensen Fredskild (1694-1773), gårdmand i Vang. Han købte samme år Vestermølle i Klitmøller. Driften af møllerne overlod han til sønnen, Lars Knudsen (1729-1769). Lars Knudsen var gift to gange. Første gang 1753 med Niels Salmandsen Kløvborgs enke, Maren Pedersdatter Søe, og anden gang 1758 med Giertrud Christensdatter Blach (1722-1781).²²³

I 1769 betegnes *Vestermølle* som ødelagt af sandflugt og ubrugelig, og 1770 bliver den nedlagt. Herefter kaldtes *Mellemmølle* for *Vestermølle*.²²⁴

250. Morten Christensen Kløvborg. Han blev født ca. i **juli 1659**. Han må være født i Kløvborg i Vang sogn, Thisted amt, hvor forældrene boede på det tidspunkt (se nedenfor hvor Kløvborg var beliggende).

Han blev gift med **Ane Christensdatter** den **10. december 1698** i Vester Vandet kirke (trolovet den 10. november 1698). Morten var da 39 år gammel, mens Ane var 30 år gammel.

²²³ *Matrikler i Klitmøller*, Matr. nr. 10, Klitmøller, Vestermøllevej 46, Vester Mølle. Ibid.

²²⁴ Byholm, Henrik (red.), *ibid.*

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16



Figur 33. Rekonstruktion af sandskude, der blev anvendt i 16-1700-tallet. En sandskude kunne rumme 3-400 tønder byg, svarende til 14-19 tons. Skibene var ca. 12 m lange og 4 m brede og har evt. været udstyret med yderligere 1-2 mindre master. I agterenden var indrettet skibets kabys (køkken) og forude kahytten

Lasten bestod som oftest af en blanding af varer. Som eksempel kan nævnes en last fra Klitmøller i 1760: 94 tdr. kornvarer, 1 td. smør, 1 skpd. flæsk, ½ td. saltet kød, 14 pd. voks, 44 potter mjød, 5 lispd. ost, 2 nattrøjer og 45 alen bolster. Solgt for 233 rd.

Hjemladning (uspecificeret) for 25 rd. Værdien af eksporten oversteg altså langt værdien af de importerede varer.^{225,226}

Børn af Morten Christensen Kløvborg og Ane Christensdatter:

- i **Ane Mortensdatter Kløvborg**, født den 19. juni 1700, død den 6. december 1771.
- ii **Christen Mortensen Kløvborg**, født den 27. marts 1702, død den 30. oktober 1710.
- 125. iii **Maren Mortensdatter Kløvborg**, født den 16. februar 1705, begravet den 18. marts 1775.

Morten Christensen Kløvborg var skipper og ejer af skudeparter i Klitmøller i Vester Vandet sogn. Han er anført som ejer af 1/3 part i sandskuden *Jomfru Marie 1705-1715*. Morten døde ganske vist i 1712, men det var ikke altid eller lige med det samme, at man fik registreret handler med andele. Efter Mortens død blev hans andel solgt til Peder Nielsen Schinderup, der giftede sig med Mortens enke, Ane Christensdatter. Peder Nielsen Schinderup blev også kaldt Peder Kløvborg.²²⁷

²²⁵ Bygholm, Henrik (red.), *ibid.*

²²⁶ Andersen, Poul, Sven Aage Petersen og Peter Ussing Olsen (red.), *ibid.*

²²⁷ Bygholm, Henrik (red.), *ibid.*

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Jomfru Marie havde ved en opmåling i 1753 en længde på 44 fod, dvs. 13,81 m. *Jomfru Marie* forliste i øvrigt senere, den 3. juni 1782 på vej hjem fra Norge, hvor hele besætningen på fire mand omkom. *Jomfru Maries* historie og tragiske forlis er beskrevet i en artikel i Historisk Aarbog for Thisted Amt²²⁸.

Morten Christensen Kløvborg døde den **14. juni 1712** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt og blev begravet den 18. juni 1712 på Vester Vandet kirkegård.

I Vester Vandet sogn kirkebog står anført: "1712. d: 14. Jun. nogit paa eftermiddag døde Morten Kløfborg ved Møller hastig p Stranden af it hold for hans brøst, 53 aar ÷ 4 ug gl. begravet d: 18. dito."

250. Morten Christensen Kløvborg var søn af:

500. Christen Mortensen Kløvborg. Han blev født **ca. 1625**²²⁹. Han må være født i Kløvborg i Vang sogn, Thisted amt, hvor forældrene boede (se figur 34 og beskrivelse nedenfor, hvor Kløvborg var beliggende).

Han blev gift med **Maren Nielsdatter**.

Børn af Christen Mortensen Kløvborg og Maren Nielsdatter:

- 250. i **Morten Christensen Kløvborg**, født ca. i juli 1659, død den 14. juni 1712.
- ii **Dorethe Christensdatter Kløvborg**, født den 19. oktober 1664, død den 20. november 1734.
- iii **Ellen Christensdatter**, født ca. 1667, begravet den 20. november 1734.

Den **10. august 1645** strandede et skib mellem Klitmøller og udløbet af Vangs å syd for Klitmøller. Der blev noget ballade, fordi de lokale plyndrede både af skib og dets ladning, der bestod af hør, og der kom en retssag i herredstinget ud af det. I den nævnes Morten Christensen i Kløvgborg og hans søn, Christen Mortensen. Denne Christen Mortensen menes at være den skipper Christen Kløvborg af Vang sogn ved klitmøller (dvs. klitmøllerne ved Vangs å, ikke at forveksle med bebyggelsen Klitmøller), der nævnes i Thisted toldregnskaber i **1668**. Også i **1664** boede han i Kløvborg (Christen Klefbore)^{230, 231}.

Christen Mortensen Kløvborg var skipper og ejer af skudeparter. I **1671** nævnes han i Thisted toldregnskaber som skipper på en skude i Klitmøller, og der er formentlig tale om *Jomfru Marie*²³².

²²⁸ Krogh-Jensen, G. *Sandskuden "Jomfru Marie" af Klitmøller*. Historisk Aarbog for Thisted Amt, 1956, pp 80-103. Kan ses online på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/911448.pdf> /2023-02-27.

²²⁹ Bygholm, Henrik (red.), *ibid.*, angiver 1625 som fødselsåret (uden kildeangivelse).

²³⁰ Balle, Torsten. *Vang klit. Et blad af sandflugtens historie*. Historisk Årbog for Thisted Amt, 1963: pp 287-310. Kan findes på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/911464.pdf> /2023-02-28.

²³¹ Balle, Torsten. *Vang klit II. Et blad af sandflugtens historie og lidt bebyggelseshistorie*. Historisk Årbog for Thisted Amt, 1964, pp 382-420. Kan findes på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/911465.pdf> /2023-02-28.

²³² Krogh-Jensen, G. *Sandskuden "Jomfru Marie" af Klitmøller*, *ibid.*

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16



Bebyggelse i Vang klit 1683

- Ejendomme, hvis omtrentlige beliggenhed kendes
 - Ejendomme, hvis placering er mere usikker
- Pilene angiver, i hvilken retning ejendommene siden blev flyttet

Figur 34. Syd for Klitmøller i Vester Vandet sogn lå Vang og det tidligere Torup (Tvorup) sogne. I Vang klit lå Vang sø og en mindre sø ved Hovekær, og herfra løb en mindre å ud til havet. I jordebogen fra 1580 er nævnt 2 vandmøller ved åen. Møllerne omtales som klitmøller og har formentlig ligget ved åens udløb i havet, omtrent der hvor Vangså i dag ligger.

Huset kaldet Kløvborg lå som et af de yderste (vestligste) huse tæt ved åen og klitmøllerne (er anført på kortet)^{233, 234, 235}. Ane nr. 1000 Morten Christensen Kløvborg og hans søn, ane nr. 500 Christen Mortensen Kløvborg, boede begge i huset Kløvborg – og det har deres forfædre formentlig også gjort i flere generationer. Christen Mortensen Kløvborg flyttede dog (omkring 1670) fra huset og til en gård i Torup sogn, der herefter fik navnet Kløvborg.

De viste huse i det område (hvor Kløvborg ligger vestligst) og helt ind til Vang by var stærkt plaget af sandflugten og blev senere nedlagt eller flyttet. Det lille bysamfund Vangså opstod i begyndelsen af 1700-tallet, hvor folk i klitterne begyndte at flytte deres huse ud omkring Bavnhuset.

På kortet ses både Vang kirke og Torup kirke. Torup kirke blev senere – i 1794 – nedlagt, jf figur 35. Vest for Torup kirke ses søen Torup Hul. Både Torup kirkeruin og Torup hul er i dag en af seværdighederne i Torup klitplantage.

²³³ Balle, Torsten. *Vang klit*. Ibid.

²³⁴ Balle, Torsten. *Vang klit II*. Ibid.

²³⁵ Christensen, E & K., F. & E. Larsen, L. K. Christensen, A. & E. Grandjean-Thomsen, B. Kempf og B. Høyrup, *Træk af Vangså's historie* (1998). Kan findes på Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk/907580.pdf> /2023-02-28.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Christen Mortensen Kløvborg blev ikke boende i Kløvborg i Vang sogn. I **1674** anføres han i Hundborg herreds tingbog (i skiftesagen ved hans svogers død) at være fra Torup (Torup sogn, nabosogn til Vang sogn)²³⁶. Og i et mandtal fra **1677** for Torup sogn er Christen Mortensen i Kløufbore opført som fæster af en gård i Torup. Han må da have været velstående, da han svarer landgilde af 3 ildsteder.

I samme mandtal fra 1677 nævnes for Vang sogn Jens Andersen i Kloufbore, og i markbogen for Vang sogn **1683** anføres, at Kløvborg beboedes af Jens Andersen, tidligere af Christen Klefbor, og at den nye fæster var druknet på havet for 3½ år siden, hvorfor konen havde forladt huset. Dette er sidste gang, at stedet Kløvborg i Vang sogn bliver omtalt.

Derimod bliver den gård i Torup i Torup sogn, som Christen Kløvborg flyttede til, siden kaldt Kløvborg, og et hus i Klitmøller i Vester Vandet sogn kom også til at bære navnet. Det skete ikke så sjældent, at navne på gårde og huse flyttede med og vandrede fra et sted til et andet.²³⁷

Christen Mortensen Kløvborg må således være flyttet fra Kløvborg i Vang sogn til gården i Torup sogn mellem **1668 og 1674**.

I den forbindelse er der en interessant sag i Hundborg herreds tingbog, dateret den **12. august 1667**. I sagen optræder Vell Suendsøn, der var delefoged for Ørum Slot (der ejede Kløvborg) på vegne af sin husbond (dvs. ejeren på Ørum), og han forbyder Christen Mortensen i Kløvborg *"at have nogen tilflugt på hans husbonds ejendom, hvor han nu opholder sig med kone og børn, da han aldeles ingen tilladelse har dertil, og kræver, at Christen Mortensen skal fremvise sin hjemmel"*.²³⁸

Der må være tale om Kløvborg i Vang sogn, som Christen havde fæstet. Huset hørte ind til 1660 under Ørum len og tilhørte Kronen (kongen), men ejedes derefter af herregården Ørum.

Også gården i Torup sogn, som Christen flytter til, hørte under herregården Ørum, og her må der have været orden i papirerne for hans fæste. Det fremgår af en anden sag i Hundborg herreds tingbog, dateret den **19. november 1677**, hvor Peder Pedersen, forvalter på Ørum, henviser til synsmænd, der har synet ejendomme, som tilhører Ørum, angående nedsættelse af skatter på grund af sandflugt og andet, som skal have forringet ejendommene. Her nævnes bl.a. en gård i Torup, som Niels Andersen tidligere beboede, men nu bebos af Christen Mortensen Kløvborg²³⁹.

Christen Mortensen Kløvborg nævnes også i andre sager i Hundborg herreds tingbog. Eksempelvis bliver han i **1666**, sammen med en række andre, stævnet for at have anvendt klittag til sit stuehus. En af de hyppigste forseelser på den tid var at samle klittag, der var et billigt materiale både til tækning af husene og til strøelse i staldene.

²³⁶ Hundborg herred tingbog 1666-1688, ibid.

²³⁷ Balle, Torsten. *Vang klit II*. Ibid.

²³⁸ Hundborg herred tingbog 1666-1688, ibid.

²³⁹ Hundborg herred tingbog 1666-1688, ibid.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16



Figur 35. Torup kirkeruin i det tidligere Torup sogn (nu Vang sogn) i Thisted amt.

Christen Mortensen Kløvborg (ane nr. 500) og Maren Nielsdatter (ane nr. 501) døde i henholdsvis 1690 og 1689 i Kløvborg i Torup sogn og blev begge begravet på Torup kirkegård.

Torup kirke fungerede ind til 1794, hvor kirken blev nedlagt som følge af ødelæggende sandflugt. Kun få steder har sandflugten hærget så voldsomt som i det tidligere Torup sogn. De ældste beretninger om sandflugtens ødelæggelser er fra 1596, og i de følgende 200 år berettes om mange gårde, som er flyttet, fordi de og deres marker blev ødelagt af sandflugt.

Torup kirke skulle – som andre kirker – vedligeholdes af sognets indbyggere. Da der efterhånden kun var få beboere i sognet, var deres kirkeskat ikke tilstrækkelig til vedligeholdelsen, og i 1794 blev kirken nedlagt og en del af materialerne anvendt til reparation af nabokirken i Vang.

I dag fremtræder Torup kirkeruin som en idyllisk og fredfyldt plet. Rester af kirkemuren markerer kirkens omrids, og i græsset syd for kirken er det stadig muligt at erkende enkelte gravsteder.²⁴⁰

Forseelsen blev betragtet som meget alvorlig, og de tiltalte blev dømt efter Christian III reces af 13. december 1588, hvorefter ”ingen maa oprygge eller ophugge klittag”.²⁴¹ Forbuddet skyldtes selvfølgelig de store problemer med sandflugt.

I **1668** bliver Christen Mortensen Kløvborg af rådmanden i Thisted tilforordnet som strandfoged for stranden mellem Vangså og Palsens å.

I **1688** løber en sag over flere møder, hvor Christen Mortensen Kløvborg bliver tiltalt og stævnet for at have gravet 2 læs fladtørv på et stykke fælles grønjord (græsareal). Christen forsvarer sig dog godt, og dommen bliver, at han ”bør nyde sit arbejde og beholde de 2 læs fladtørv”. Han skal dog fremover overholde loven og vedtægterne for brugen af de fælles arealer.

²⁴⁰ Tekst og tegning fra *Tvorup Klitplantage*. Skov- og Naturstyrelsen. Vandreture i Statsskovene nr. 116. 2007.

²⁴¹ Bygholm, Henrik (red.), *ibid.*

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Christen Mortensen Kløvborg døde i 1690 i Kløvborg i Torup sogn, Thisted amt. Han har da været omkring 65 år gammel. Han blev begravet den **27. maj 1690** på Torup kirkegård.

500. Christen Mortensen Kløvborg var søn af:

1000. Morten Christensen Kløvborg. Han blev født i **1595**²⁴².

Han blev gift med **Mette Christensdatter.**

Børn af Morten Christensen Kløvborg og Mette Christensdatter:

- 500. i **Christen Mortensen Kløvborg**, født ca. 1625, begravet den 27. maj 1690.
- ii **Karen Mortensdatter Kløvborg.**
- iii **Gertrud Mortensdatter Kløvborg**, født 1631, død den 12. februar 1717.

Familien boede i Kløvborg i Vang sogn, Thisted amt. Se hvor Kløvborg lå på figur 34 og beskrivelse ovenfor under Mortens søn, ane nr. 500.

I jordebog **1637** nævnes Morten Christensen i Kløvborg mellem husmændene i Vang sogn i Thisted amt.

Morten Christensen Kløvborg døde i **1646**²⁴³ i Kløvborg i Vang sogn, Thisted amt. Han har da været ca. 51 år gammel.

Den Mette Christensdatter i Cloubore, der nævnes i jordebogen **1651**, må antages at være Mortens enke²⁴⁴.

1001. Mette Christensdatter.

Hun blev gift med Morten Christensen Kløvborg. Se ovenfor, ane nr. 1000 Morten Christensen Kløvborg vedr. deres fælles børn mv.

501. Maren Nielsdatter.

Hun blev gift med **Christen Mortensen Kløvborg.** Se ovenfor, ane nr. 500 Christen Mortensen Kløvborg vedr. deres fælles børn mv.

Maren Nielsdatter døde i 1689 i Kløvborg i Torup sogn, Thisted amt og blev begravet den **25. januar 1689** på Torup kirkegård.

251. Ane Christensdatter. Hun blev født omkring **maj 1668** i Vester Vandet sogn, Thisted amt.

Hun blev gift første gang med **Morten Christensen Kløvborg** den **10. december 1698** i Vester Vandet kirke, Thisted amt. Ane var da 30 år gammel, mens Morten var 39 år gammel.

Morten Christensen Kløvborg, Anes første mand, døde den **14. juni 1712.**

²⁴² Bygholm, Henrik (red.), *ibid.*, angiver 1595 som fødselsåret (uden kildeangivelse).

²⁴³ Bygholm, Henrik (red.), *ibid.*, angiver 1646 som dødsåret (uden kildeangivelse).

²⁴⁴ Balle, Torsten. *Vang klit II*. *Ibid.*

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ane Christensdatter blev gift anden gang den **30. november 1712** med **Peder Nielsen Schinderup** i Vester Vandet kirke, Thisted amt (trolovet den 26. oktober 1712). Han var født den 9. august 1685 og var altså 27 år gammel, mens Ane var 44 år gammel.

- Barn af Ane Christensdatter og Peder Nielsen Schinderup:*
- iv **Niels Pedersen Schinderup**, født den 24. november 1716, død den 6. december 1716.

Peder Nielsen Schinderup blev også kaldt Peder Kløvborg (efter huset, han flyttede ind i). Han overtog den 1/3 part i sandskuden *Jomfru Marie*, som Morten Christensen Kløvborg, Ane Christensdatters første mand, ejede²⁴⁵.

Peder Nielsen Schinderup, Ane Christensdatters anden mand, døde den **21. september 1740** i Kløvborg i Vester Vandet sogn, Thisted amt (Kløvborg var navnet på huset i Klitmøller). Han var da 55 år gammel. Han blev begravet den 28. september 1740 på Vester Vandet kirkegård.

Ane Christensdatter døde den **9. juni 1744** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Hun angives da at være "76 aar og nogle uger gammel". Hun blev begravet den **15. juni 1744** på Vester Vandet kirkegård.

- 63. Johanne Nielsdatter.** Hun blev født i 1733 i Nors sogn, Thisted amt og døbt den **10. maj 1733** i Nors kirke, Thisted amt.

Hun blev gift med **Morten Andersen Søe** den **25. oktober 1764** i Nors kirke, Thisted amt (trolovet den 27. september 1764). Johanne var da 31 år gammel, mens Morten var 37 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 62 Morten Andersen Søe vedr. deres fælles børn mv.

Johanne Nielsdatter døde den **24. juli 1776** i Klitmøller i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Johanne var da 43 år gammel. Hun blev begravet den 29. juli 1776 på Vester Vandet kirkegård.

63. Johanne Nielsdatter var datter af:

- 126. Niels Thomasen** (samme person som ane nr. 112 i kapitel F.1.1.1 (anesammenfald)).

Han blev født den **25. december 1691** i Vester Vandet by i Vester Vandet sogn, Thisted amt og døbt den 1. januar 1692 i Vester Vandet kirke.

Niels Thomasen var tjenestekarl i Vester Vandet præstegård i årene **1720 til 1725**, og formentlig helt frem til vielsen i 1726

Han blev gift med **Ingeborg Nielsdatter** den **23. oktober 1726** i Nors kirke, Thisted amt. Niels var da 34 år gammel, mens Ingeborg var 33 år gammel.

- Børn af Niels Thomasen og Ingeborg Nielsdatter:*
- i **Lauritz Nielsen**, døbt den 29. september 1727.
 - ii **Else Nielsdatter**, døbt den 17. september 1730.
 - 63. iii **Johanne Nielsdatter**, døbt den 10. maj 1733, død den 24. juli 1776.
 - iv **Inger Nielsdatter**, født marts 1736, begravet den 20. februar 1737.

²⁴⁵ Henrik Bygholm (red.), ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

56. v **Christen Nielsen**, døbt den 5. november 1738.

Niels og Ingeborg boede i Hinding i Nors sogn, Thisted amt, og alle børnene er født der.

Niels Thomasens død er ikke fundet. Da hans kone dør i 1756, angives hun i kirkebogen for Nors sogn at være enke. Niels' død burde også være registreret i denne kirkebog, men er altså ikke fundet.

126. Niels Thomasen var søn af:

252. Thomas Pedersen. Han blev født **ca. 1630.**

Han blev gift med **Else Christensdatter.**

Børn af Thomas Pedersen og Else Christensdatter:

- i **Maren Thomasdatter**, født ca. 1678, død den 20. april 1758.
- ii **Boel Thomasdatter**, født ca. 1681, død den 28. marts 1759.
- iii **Christen Thomasen**, født ca. 1686, død den 8. juni 1759.
- iv **Ove Thomasen**, født ca. 1690, død den 25. maj 1707.
- 112. v **Niels Thomasen**, født den 25. december 1691.
- vi **Helvig Thomasdatter**, født den 21. marts 1697, død den 9. marts 1698.

Thomas og Else boede i Vester Vandet by i Vester Vandet sogn, Thisted amt, og alle børnene er født der.

Thomas Pedersen døde den **23. februar 1707** "*om aftenen en half stund for Solens nedgang*" i Vester Vandet by i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Han anføres da at være "*77 aar ringre nogle dage gammel*", dvs. nogle dage mindre end 77 år gammel. Han blev begravet den 3. marts 1707 på Vester Vandet kirkegård.

253. Else Christensdatter. Hun blev født **ca. 1649.**

Hun blev gift med **Thomas Pedersen.** Se ovenfor, ane nr. 252 Thomas Pedersen vedr. deres fælles børn mv.

Else Christensdatter døde den **11. marts 1716** i Vester Vandet by i Vester Vandet sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være i sit 67. år. Hun blev begravet den 19. marts 1716 på Vester Vandet kirkegård.

127. Ingeborg Nielsdatter (samme person som ane nr. 113 i kapitel F.1.1.1 (anesammenfald)).

Hun blev født i 1693 i Nors sogn, Thisted amt og døbt den **16. juli 1693** i Nors kirke.

Ingeborg blev gift med **Niels Thomasen** den **23. oktober 1726** i Nors kirke, Thisted amt. Ingeborg var da 33 år gammel Niels var 34 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 126 Niels Thomasen vedr. deres fælles børn mv.

Ane nr.	1.024 – 2.047	2.048 – 4.095	4.096 – 8.191	8.192 – 16.383	16.384 – 32.767	32.768 – 65.535
Generation nr.	11	12	13	14	15	16

Ingeborg Nielsdatter døde i juli 1756 i Hinding i Nors sogn, Thisted amt. Det angives da, at hun døde af fleck feber²⁴⁶, 62 år gammel. Hun blev begravet den **20. juli 1756** på Nors kirkegård.

127. Ingeborg Nielsdatter var datter af:

254. Niels Nielsen Kortegaard. Han blev født **ca. 1658.**

Han blev gift første gang med **Anne Pedersdatter.**

Kendskabet til Anne Pedersdatter er fra Hillerslev herred tingbog²⁴⁷. I en sag fra 1688 giver Niels Nielsen Kortegaard i Nors (Nors sogn, Thisted amt) til kende, at *"hans hustru Anne Pedersdatter er død og har efterladt sig en lille datter, Dorethe Nielsdatter. Han vil give hende som arv 20 rdl. foruden en kåbe af værdi 4 rdl., en kiste med lås og sengeklæder til en seng, af værdi 4 rdl., og en rød bays trøje. Det skal blive bestående i boet, til hun bliver 18 år, dog under Søren Pedersen i Vilsbøl hans formynderskab."*

Det må være en form for skiftesag, hvor datteren Dorethe skal tilgodeses før Niels Nielsen Kortegaard gifter sig igen.

Søren Pedersen i Vilsbøl (i Vester Vandet sogn – nabosogn til Nors sogn), der nævnes som formynder for Annes datter Dorethe Nielsdatter, var gift med Maren Pedersdatter og har sandsynligvis været svoger til Anne Pedersdatter, dvs. Dorethes onkel.

Anne Pedersdatters og Niels Nielsen Kortegaards vielse er ikke fundet. Den kan være foregået i Vester Vandet kirke, men her er ikke bevaret kirkebøger tidligere end 1691.

Anne Pedersdatter, Niels' første kone, døde i juli 1687 i Nors sogn, Thisted amt og blev begravet den **24. juli 1687** på Nors kirkegård. I kirkebogen står da: *"begravet Anne Pedersdr og hendis tvinde tvillinger æt 37"*. Hun er altså død 37 år gammel i forbindelse med fødslen af tvillinger.

Tvillingerne nåede at blive døbt, den **22. juli 1687**. I Nors sogn kirkebog står da anført: *"Inddøbt Niels Christens tvende tvillinger, Jens og Anne, som strax efter daaben døde"* (præsten har anført faderen som Niels Christensen, men der må være tale om Niels Nielsen).

Niels Nielsen Kortegaard blev gift anden gang med **Maren Andersdatter** den **17. april 1688** i Nors kirke, Thisted amt. Niels var da ca. 30 år gammel, mens Maren var ca. 33 år gammel.

- Børn af Niels Nielsen Kortegaard og Maren Andersdatter:*
- i Dødfødt barn, begravet den 23. november 1689.
 - 113. ii **Ingeborg Nielsdatter**, døbt den 16. juli 1693, begravet den 20. juli 1756.
 - iii **Anders Nielsen**, døbt den 24. februar 1697, begravet den 11. december 1701.

Maren Andersdatter, Niels' anden kone, døde i **april 1704** (se nedenfor).

²⁴⁶ Udtryk brugt i 1700-tallet, fleck = plet, feber med pletter.

²⁴⁷ Hillerslev herred tingbog 1666-1688, Thisted amt, ibid.

Ane nr.	1	2 - 3	4 - 7	8 - 15	16 - 31	32 - 63	64 - 127	128 - 255	256 - 511	512 - 1.023
Generation nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Niels Nielsen Kortegaard gifter sig tredje gang med **Maren Nielsdatter** den **16. marts 1710** i Nors kirke, Thisted amt. Niels var da ca. 52 år gammel, mens alderen på Maren ikke kendes.

Børn af Niels Nielsen Kortegaard og Maren Nielsdatter:

- iv **Anders Nielsen**, døbt den 19. april 1711.
- v **Sidsel Nielsdatter** døbt den 12. august 1714.
- vi **Maren Nielsdatter**, døbt den 13. juni 1717.

Niels Nielsen Kortegaard døde i december 1718 i Nors sogn, Thisted amt. Han anføres da at være 60 år gammel. Han blev begravet den **20. december 1718** på Nors kirkegård.

255. Maren Andersdatter. Hun blev født **ca. 1655**.

Hun blev gift med **Niels Nielsen Kortegaard** den **17. april 1688** i Nors kirke, Thisted amt. Maren var da ca. 33 år gammel, mens Niels var ca. 30 år gammel.

Se ovenfor, ane nr. 254 Niels Nielsen Kortegaard vedr. deres fælles børn mv.

Maren Andersdatter døde i april 1704 i Nors sogn, Thisted amt. Hun anføres da at være 47 år gammel. Hun blev begravet den **1. maj 1704** på Nors kirkegård.

G Forkortelser og ordforklaringer

G.1 Forkortelser

Alb. = album

Do. = ditto = det samme, ligeledes

Fkr. = fjerdingkar

FT = folketælling

Htk. = hartkorn

Ibid. = ibidem = i samme skrift (som tidligere/ovenfor nævnt)

Lispd = lispund

Matr. = matrikel

Mk. = mark

Pd. = pund

Rdl. = rigsdaler

Skpd. = skippund

Sldl. = sletdaler

Sk. = skilling

Skp(r). = skæppe(r)

Td(r). = tønde(r)

For en nærmere forklaring af ordenes betydning, se under Hartkornsystemet, Matrikulering, Mål og vægt samt Sletdaler i nedenstående kapitel *G.2 Ordforklaringer*.

G.2 Ordforklaringer

Aftægtskontrakt

Et dokument, hvori en aftægtsydelse er specificeret i form af penge, naturalier, tjenesteydelser eller andre rettigheder.

Almisselem

En person, der forsørges via almisser, dvs. via barmhjertighed.

Aner

En persons forældre, bedsteforældre, oldeforældre osv.

Anetavle

En skematisk oversigtstavle over en persons - probandens - aner.

Bondefoged

Kongelig embedsmand i 16- og 1700-tallet. Varetog kongens interesser på tingene og havde en vis politimyndighed. Kaldes også delefoged.

Delefoged

Samme som bondefoged. Se dette.

Fæstebrev

Dokument, hvori en godsejer på visse betingelser - som enten kan være lovbestemte eller aftalte og som fremgår af fæstebrevet - overlader brugsretten af en ejendom, dvs. et jordstykke, en gård eller et hus til en anden person, kaldet fæsteren.

Halvgård

Mellemstort landbrug med et jordtilliggende på typisk 3 til 5 tdr. hartkorn. Se også helgård.

Hartkorn systemet

Hartkorn = beskatningsværdi

- 1 tønde (td.) hartkorn = 8 skæpper (skp.) hartkorn
- 1 skæppe (skp.) hartkorn = 4 fjerdingkar (fkr.) hartkorn
- 1 fjerdingkar (fkr.) hartkorn = 3 album (alb.) hartkorn
- 1 album (alb.) hartkorn = hartkornets mindste enhed.

Hartkorn betyder egentligt "hårdt korn", dvs. rug eller byg, og hartkornet var – dengang statens skatteindtægter stort set udelukkende var lagt på landbrugsjorden - et udtryk for, hvor stort et skattetryk en gård kunne bære. Når en gård er på fx 3 tønder hartkorn, betyder det, at den - når det dyrkes forsvarligt - kan beskattes med 3 tønder hårdt korn eller en tilsvarende værdi, uden at beskattningen bliver så hård, at landbrugsdriften lider skade.

Der skal stadig være nok tilbage til, at gårdmanden og hans familie kan overleve, at han kan vinterfodre sin besætning, lønne nødvendig medhjælp, have korn mv. til udsæd det følgende år samt kunne svare andre udgifter og afgifter, bl.a. landgilde og tiende-afgifter og jævnlige pålagte ekstraskatter.

Gårdens hartkorn afhænger derfor af to grundlæggende faktorer - dels den tilliggende jords areal, og dels jordens godhed = bonitet.

Hartkornsansættelsen af en gård skete ved matrikuleringen (se dette).

Havde gården mere end ca. 6 tdr. hartkorn var der tale om en større gård. En mellemstor gård havde typisk et hartkorn på 3 – 5 tdr., mens en mindre gård typisk havde et hartkorn mindre end 3 tdr. Husmænd med jord havde typisk meget små jordstykker med hartkorn under 1 td.

Helgård

Et større landbrug med et jordtilliggende på ca. 6 tdr. hartkorn eller mere. Se også Halvgård.

Herred

Et geografisk område bestående af et varierende antal, normalt 6-20 sogne, som stort set siden vikingetiden har haft et fælles tingsted, hvor retslige uoverensstemmelser blev afgjort og pådømt. Allerede i den tidlige middelalder udgjorde herrederne grundlaget for landets inddeling i retskredse.

Inderste

Person, som bor til leje hos en anden. Det samme som indsidder.

Indsidder

Person, som bor til leje hos en anden. Det samme som inderste.

Jordebog

En fortegnelse over en hovedgårds jordtilliggende af privilegeret (skattefri) og uprivilegeret jord. Indeholder oplysninger om fæstebøndernes navne og størrelsen af deres fæstede ejendomme samt oplysninger om deres skatter og landgilde (fæsteafgifter til godsejeren). Jordebøgerne anvendtes i forbindelse med afregningerne af de kongelige skatter.

Kirkebog

Protokol, hvori sognepræsten - i nyere tid kordegnen i byerne - registrerer de kirkelige handlinger, som fandt sted i hans sogn. Føring af kirkebøger blev påbudt ved lov i 1646 af Christian d. IV.

Der var oprindeligt ikke faste regler for, hvordan kirkebøgerne skulle føres udover at barnedåb, ægteskaber og begravelser skulle registreres, og derfor er de ældste kirkebøger frem til ca. 1814 temmelig forskellige i form og indhold. De ældste kirkebøger giver således oplysning om dåbsdato, mens fødselsdatoen meget ofte er udeladt. Ved dødsfald er det begravelsesdatoen, der registreres, mens dødsdatoen langt sjældnere anføres. Kvinder og børn registreres ofte uden anførsel af navn som fx Jens Pedersens kone, søn eller datter eller blot som Jens Pedersens barn.

Ved kirkebogsreformen 1814 fremkom nye skematiske kirkebøger, hvori registreres såvel fødselsdag som dåbsdag, barnets og begge forældrenes navne mm. Desuden registreres konfirmationer, vielser og dødsfald, sidstnævnte altid med både dødsdag og begravelsesdag. I visse perioder registres tillige koppevaccinationer, tilflytninger til sognet samt fraflytninger fra dette.

Fra 1814 førtes kirkebøgerne – også kaldet ministerialbøgerne - i to ens eksemplarer. De blev kaldt henholdsvis hovedministerialbogen, der var præstens eksemplar, og kontramministerialbogen, der var degnens eksemplar. De to ministerialbøger måtte af hensyn til brandfare aldrig opbevares under samme tag.

I 1892 gennemføres den 2. kirkebogsreform, hvorefter der registreres fødsel og dåb, konfirmation, vielser og dødsfald som tidligere, men nu mere detaljeret. Arkiverne udleverer ikke originale kirkebøger til studiebrug, når de er ældre end 1892, men derimod kan de studeres som fotokopier eller som mikrofotos. Nyere kirkebøger udleveres i original, dog kun når de er mindst 50 år gamle regnet fra sidste indførsel. Dødsfald kan dog studeres selv om de er mindre end 50 år gamle.

Kirkevæрге

Kirkeværgen var en (eller flere) af sognets beboere, der blev beskikket af kirkens ejer til at føre tilsyn med kirkebygningen og til regnskabspligtig varetagelse af sognekirkens økonomi. Kendt siden middelalderen og lovfæstet ved reformationen. Detaljerede forskrifter findes i Christian 4.s reces 1643 og Danske Lov 1683.

Landgilde

Den årlige afgift, som en fæstebonde betalte til husbonden (herremanden, godsejeren) for retten til at bebo fæstegården eller -huset og udnytte fæstejorden.

Lavvæрге

Betød oprindeligt "lovlig væрге" eller "beskikket væрге". Betegnelse for den person (væрге), som en enke valgte i bl.a. skiftesager (lavværgen kan dog også beskikkes af retten). Lavværgen optræder altid sammen med og som rådgiver for den lavværgede og har ikke myndighed til at træffe afgørelser, som den lavværgede er uenig i.

Locus sigili (ofte forkortet L.S.)

Latin for seglets plads. Anvendes i afskrifter af forseglede dokumenter for at angive seglets plads på originaldokumentet.

Lovhøring

En lovhøring var en mand, der af retten blev udpeget til at påhøre en uden for tinget aflagt partsed ved mededsmænd og senere afgive vidnesbyrd herom.

Lægd

Det geografiske område, hvis potentielle soldater registreres i samme lægdsrulle (fra 1788). Som regel svarende til sognet.

Lægdsrulle

Fortegnelse over lægdets potentielle soldater.

Matrikel

Fortegnelse over ejendomme (jorder) med angivelse af deres beskatningsgrundlag.

Matrikulering

I Danmark har der i tidens løb foregået matrikulering 4 gange, hvoraf de to første matrikuleringer kun fik kortvarig gyldighed.

Den første matrikulering fandt sted i årene umiddelbart efter enevældens indførelse i 1660. Den blev udført af en regeringskommission på grundlag af indberetninger fra godsejerne om de enkelte bønders landgildeydelse og trådte i kraft 1662. Denne matrikulering omtales i historien som "kommissionsmatriklen". Den var næppe trådt i kraft, før man måtte konstatere, at den var både uretfærdig og på flere måder mangelfuld.

Den blev derfor udsendt til lokal vurdering og justering i amtstuerne, så en revideret matrikel kaldet "amtstuematriklen" eller "Frederik d. III's matrikel" kunne træde i kraft allerede i 1664.

Efter af denne matrikel havde fungeret i 15-16 år, måtte man imidlertid erkende, at heller ikke den var tilstrækkelig god, og i 1681 påbegyndte man derfor forarbejdet til en ny og endelig matrikulering. Forarbejdet bestod i, at hver eneste stump dyrket agerjord blev målt af landinspektører og kvalitetsbedømt af landbrugskyndige mænd. Opmålingsresultaterne og bonitetsbedømmelserne blev noteret i såkaldte markbøger for de enkelte sogne og indsendtes til kancelliet, hvor man foretog de nødvendige beregninger, der findes herredsvi i såkaldte modelbøger, og endelig blev den færdige matrikel indskrevet i matrikelbøger. Såvel mark-, model- som matrikelbøgerne opbevares nu i matrikelsarkivet og giver vigtige landbrugs-historiske oplysninger.

Denne nye tredje matrikel, som efter udgiveren blev kaldt Christian d. V's matrikel, var færdig og blev sat i kraft i 1688. Efter denne matrikel svarer 1 tønde hartkorn til et jordareal på mellem 2 og 8 tønder land, afhængigt af jordens bonitet, der i markbøgerne beskrives som "god rugjord" for bedste kvalitet til "ond havrejord" for dårligste jordkvalitet. Flere kvalitetsgrader derimellem forekommer.

I modsætning til de to første matrikler, der blev ansat alene på grundlag af de dyrkede jorder, så medtog man i 1688-matriklen også udyrkede arealer, idet enge og mosearealer blev hartkornsansat efter høstudbyttet i antal hølæs, og skovarealer blev hartkornsansat efter, hvor mange oldensvin de kunne føde. 1688-matriklen eller Christian d. V's matrikel var gældende indtil 1844.

Resultatet af matrikuleringen angives typisk som fx 3-4-3-1, dvs. 3 tønder (td.), 4 skæpper (skp.), 3 fjerdingkar (fkr.) og 1 album (alb.) hartkorn, jf. hartkornsystemet beskrevet i ordforklaringer ovenfor i dette kapitel.

Den 4. og sidste matrikel er efter ikrafttrædelsesåret kaldet 1844-matriklen. Forarbejdet til den blev påbegyndt i 1820 efter at rentekammeret allerede i 1802 havde fået ordre til at udarbejde præcise retningslinjer for matrikuleringen og der efter disse var foretaget forskellige prøvematrikuleringer. Arbejdet opdeltes i 3 faser, nemlig 1. opmåling og udarbejdelse af matrikelkort, 2. bonitering og 3. beregninger.

Til anvendelse som matrikelkort indkaldte man fra amterne alle bevarede udskiftningskort til kvalitetsbedømmelse, og hvis man fandt dem tilstrækkeligt nøjagtige blev de kopieret og anvendt. Ellers blev der foretaget nye opmålinger og tegnet nye kort.

Hvad jordboniteringen angår, fandt man frem til en "idealjord" i Karlslunde på Sjælland. Andre jorder blev efter idealjorden klassificeret i 24 takster, som afspejlede nettoudbyttet pr. arealenhed i forhold til idealjorden, og hartkornet beregnes derefter som et produkt af jordarealet og jordboniteten.

Mølleskyld

Indtil 1688 en skat på en mølle i forhold til dens hartkorn. Herefter i forhold til det den producerede.

Mål og vægt

Gamle markmål – arealer:

1 tønde land (td. land.) = et stykke jord, der kan tilsås med 1 td. korn

1 td. land = 8 skæpper (skp.) land = 14.000 alen² = 5.516 m²

1 skp. land = 4 fjerdingkar (fkr.) land = 689,5 m²

1 fkr. land = 3 album (alb.) land = 172,2 m²

1 alb. land = 57,4 m²

1 kvadratreb = 10.000 kvadratfod = 985 m²

1 kvadratrode = 100 kvadratfod = 9,85 m²

Gamle vægtmål:

Lispund (lispd.): Vægtenhed, der svarer til 8 kg (7 kg i Sønderjylland).

Pund (pd.): Vægtenhed, der ca. svarer til ½ kg (størrelsen kan variere lidt ift. tid og sted).

Skippund (skpd.): Vægtenhed (navnlig i søhandelen), der svarer til 160 kg (20 lispund).

Gamle længdemål:

1 (dansk) alen = 62,77 cm. 1 alen = 2 fod. (Fra 1683 til 1835 var 1 alen = 62,81 cm.)

1 (dansk) fod = 31,38535 cm

1 (dansk) tomme = 2,61545 cm

Sandemand

Sandemænd var af kongen eller lensmanden beskikkede nævninge, som i et antal af indtil 8 i hvert herred eller købstad afgjorde sager om bl.a. markskel og visse sager mellem kirke og bonde samt forskellige straffesager.

Skifte

Arvedeling. Et skifte kan foretages privat eller med assistance fra øvrigheden: Ved privatskifter findes som regel intet bevaret om dem, men ved offentligt skifte findes skiftereferater indført i særlige skifteprotokoller. Skifterne er vigtige personalhistoriske kilder, fordi de kan give oplysninger om arvingernes navne og deres slægtskab med arveladeren.

Desuden rækker skiftearkivalierne ofte længere tilbage i tid end kirkebøgerne. Skiftearkivalier findes bl.a. i de private godsarkiver og i retsbetjentarkiverne.

Skudsmålsbog

Med en forordning i 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille, fortrykt kontrolbog, hvor der stod basale oplysninger om fødsel, dåb og konfirmation mv. og derefter påtegninger af arbejdsgivere. I 1867 blev det forbudt at skrive egentlige skudsmål om opførsel og evner, men bogen ændrede ikke navn. Da der kun måtte anføres tjenestetid og -sted, blev det almindeligt at skrive anbefalinger ved siden af.

Ved flytning fra et sogn til et andet skulle skudsmålsbogen forelægges for sognepræsten i begge sogne. Efter 1873 overgik denne funktion til sognefogeden hhv. byfogeden.

Loven krævede, at alle der søgte arbejde udenfor deres fødesogn, skulle have en skudsmålsbog. Under en ansættelse blev skudsmålsbogen opbevaret af husbonden. Dermed var det umuligt for den ansatte at forlade pladsen i utide.

Ordnningen med skudsmålsbøger blev ophævet i 1921. Samtidig blev husbondens revselsesret ophævet.

Sletdaler

Sletdaler var i anden halvdel af 1600-tallet betegnelse for en mønt med værdien 4 mark (værdien af en rigsdaler var 6 mark). Kunne være en halvkrone, som har værdien 2/3 af en daler, eller en krone med pålydende 4 mark. Der findes ingen mønt præget med ordet 'sletdaler'.

Stedsmål

Var en afgift, som fæsteren betalte til godsejeren ved overtagelsen af en fæstegård eller et fæstehus. Fæstebrevet var selve kontrakten.

Sørulle

Fortegnelse over potentielt personel til flåden. Jf. Lægsrulle.

Udskiftningen

Udskillelse af en ejendoms jord fra det almindelige jord- og dyrkningsfællesskab, som blev praktiseret på landet ind til landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet. Udskiftningens formål var at reducere det store antal små agerlodder, som hidtil havde udgjort ejendommenes jordtilliggende til forholdsvis få, sammenhængende markarealer.

Udskiftningen blev påbegyndt i 1760'erne, men først afsluttet et stykke ind i 1800-tallet. Udskiftningen blev underlagt amtslige landvæsenskommissioner og udført efter indstillinger fra landinspektører.

H Navneindex

- Andersdatter Kjærulf, Johanne ..94; 96; 105; 106; 115; 117
- Andersdatter Søe, Anne 240
- Andersdatter Søe, Bodil Christine..... 240
- Andersdatter Søe, Dorethe 240
- Andersdatter Tilsted, Anne 229
- Andersdatter Tilsted, Dorte..... 231; 233
- Andersdatter, Ane..... 89
- Andersdatter, Anne..52; 83; 84; 90; 92; 207; 217; 223
- Andersdatter, Anne Marie 52
- Andersdatter, Bodil 150; 152
- Andersdatter, Dorothea 231
- Andersdatter, Dorthe 161
- Andersdatter, Dorthea Marie 231
- Andersdatter, Ellin 223
- Andersdatter, Else 236; 237
- Andersdatter, Else Dorethea 231
- Andersdatter, Else Dorthea 231
- Andersdatter, Johanne 52
- Andersdatter, Johanne Cathrine 52
- Andersdatter, Karen51; 209; 222; 223
- Andersdatter, Kierstine 52
- Andersdatter, Kirsten 52
- Andersdatter, Maren .52; 190; 191; 223; 253
- Andersdatter, Margrethe..... 144
- Andersdatter, Mette 223
- Andersdatter, Tove 144
- Andersdatter, Zidsel89; 93; 103; 114
- Andersdatter, Zidsel Marie..... 89
- Andersen Degn, Niels.....226; 227; 231
- Andersen Kjærulf, Anders...97; 98; 108; 119
- Andersen Kjærulf, Peder97; 107; 118
- Andersen Kløvborg, Peder 240
- Andersen Søe, Morten.....237; 240; 251
- Andersen Søe, Peder 240
- Andersen Tilsted, Michel 229
- Andersen Tilsted, Peter Michael 229
- Andersen Tilsted, Poul..... 231
- Andersen, Anders..... 84; 222
- Andersen, Bertel..... 204
- Andersen, Christen.....52; 54; 77; 89
- Andersen, Hans Christian Begtrup 231
- Andersen, Holger..... 76; 77; 78
- Andersen, Jens 77; 89; 143; 144; 145
- Andersen, Jeppe 89; 223
- Andersen, Jørgen..... 156; 157
- Andersen, Lars 85; 87; 89
- Andersen, Laurs 77
- Andersen, Michel..... 223
- Andersen, Niels 52
- Andersen, Oluf.....77
- Andersen, Peder....140; 141; 202; 203; 223; 231
- Andersen, Thomas..... 84; 89
- Anne 169
- Begtrup Andersen, Hans Christian.....231
- Benned 198; 201
- Bertelsdatter, Anne 191; 201; 202; 204
- Bertelsdatter, Boel202
- Bertelsdatter, Karen 97; 108; 118; 202
- Bertelsdatter, Maren 202; 203; 204
- Bertelsen, Christen201
- Bertelsen, Niels..... 202; 204
- Bertelsen, Peder201
- Bertelsen, Vogn204
- Biørnsdatter, Else 157
- Baarsdatter, Kirsten 192
- Baarsen, Anders 196
- Baarsen, Jens..... 191; 192; 201
- Baarsen, Niels 192; 193; 196
- Baarsen, Peder..... 192
- Christensdatter217
- Christensdatter Kløvborg, Dorethe.....246
- Christensdatter, Ane 244; 250
- Christensdatter, Anna 101; 161
- Christensdatter, Anne ... 101; 102; 161; 166; 220
- Christensdatter, Anne Kirstine.....54
- Christensdatter, Birgite..... 141
- Christensdatter, Birgitha..... 101
- Christensdatter, Dorthe..... 137; 156
- Christensdatter, Ellen.....246
- Christensdatter, Ellin..... 154
- Christensdatter, Else..... 189; 252
- Christensdatter, Else Marie.....81
- Christensdatter, Ingeborg Marie..... 207
- Christensdatter, Inger 141; 202
- Christensdatter, Johanne 90; 91; 94; 104; 115; 149; 163; 188; 220
- Christensdatter, Johanne Cathrine.....55
- Christensdatter, Karen54; 79; 161; 201; 205
- Christensdatter, Kierstine 55
- Christensdatter, Kirsten..... 193; 196
- Christensdatter, Kirstine..... 156
- Christensdatter, Maren.... 52; 73; 75; 78; 81; 94; 101; 104; 115; 163; 207; 222
- Christensdatter, Maren Kirstine.... 47; 48; 52
- Christensdatter, Mette.....250
- Christensdatter, Metthe Marie..... 156
- Christensen Gade, Anders.....220
- Christensen Kløvborg, Morten244; 246; 250

Christensen Marchmann, Niels 232; 233
 Christensen Overgaard, Lars 222
 Christensen Salingboe, Christen 79; 80
 Christensen Sallingbo, Laust 79
 Christensen Sallingbo, Peder 78; 79; 80
 Christensen Svindborg, Christen 207
 Christensen Svindborg, Jens . 206; 207; 208
 Christensen Vandet, Jens 220; 221
 Christensen Vandet, Niels 220
 Christensen Østergaard, Niels 159; 161
 Christensen, Anders 52; 53; 94; 104; 115
 Christensen, Christen 161; 163
 Christensen, Clemed 163
 Christensen, Hans 157; 158
 Christensen, Jens 142; 216; 217; 218
 Christensen, Jens Christian ... 184; 186; 188
 Christensen, Michel 198; 201
 Christensen, Morten 100; 101; 111
 Christensen, Niels 81; 82; 83; 163
 Christensen, Niels Christian 188
 Christensen, Peder . 161; 162; 163; 207; 220
 Christensen, Povel 163
 Christensen, Søren 156
 Christensen, Thomas ... 92; 94; 99; 101; 103;
 104; 110; 113; 115; 120
 Christensen, Tøger 213
 Christensen, Villum 210; 213; 216
 Christiansen, Jens Christian 67
 Christiansen, Johanne Marie 67
 Christiansen, Lars Christian 67
 Christiansen, Maren 31; 60; 62; 67
 Christiansen, Niels Peter 67
 Degn, Niels Andersen 226; 231
 Eilersdatter, Anne 51
 Eilersdatter, Giertrud 50; 51
 Eilersdatter, Inger 51
 Eilersen, Anders 51
 Eilersen, Michel 51
 Gade, Anders Christensen 220
 Gregersen, Christen 222
 Hansdatter Mørk, Bodil 96; 107; 118
 Hansdatter, Ane 157
 Hansdatter, Dorethe 157
 Hansdatter, Dorthe 157
 Hansdatter, Ellin 157
 Hansen, Christen 157
 Hansen, Niels 42; 157
 Hansen, Rasmus 46
 Hansen, Thomas 49; 157
 Hassing, Peder Nielsen 41
 Holgersdatter, Dorethe 76; 78
 Holgersdatter, Karen 76; 78
 Holgersen, Anders 77
 Holgersen, Jens 72; 75; 76; 78
 Holgersen, Peder 76; 78
 Ipsen, Jens 90; 91
 Jens 221; 222
 Jensdatter Anne 217
 Jensdatter Vandet, Maren 220
 Jensdatter, Ane 142; 145; 146; 149; 152;
 153
 Jensdatter, Anne 41; 42; 43; 44; 45; 144;
 154; 155; 156; 164; 167; 211; 215; 217;
 221
 Jensdatter, Anne Sophie 154
 Jensdatter, Bennet 191; 222
 Jensdatter, Birgithe 143; 153; 154
 Jensdatter, Cidzil 142
 Jensdatter, Dorthe 78; 80
 Jensdatter, Else 91; 144; 154
 Jensdatter, Else Marie 167
 Jensdatter, Else-Johanne 57
 Jensdatter, Giertrud 142
 Jensdatter, Ing 153
 Jensdatter, Ingeborg 220
 Jensdatter, Johanne 43; 184; 186; 206
 Jensdatter, Johanne Marie 73
 Jensdatter, Karen 43; 96; 107; 117; 185;
 187; 191; 206; 222
 Jensdatter, Maren . 55; 57; 93; 99; 100; 103;
 110; 114; 120; 121; 139; 141; 142; 144;
 160; 164; 171; 221; 233; 234
 Jensdatter, Margrethe 219; 220
 Jensdatter, Mette 156
 Jensdatter, Mette Marie 73
 Jensdatter, Sara Cathrine 40; 46
 Jensdatter, Valborg 217
 Jensdatter, Vibeke Marie 39
 Jensdatter, Zidsel 91
 Jensen Kroermand, Søren 154; 155
 Jensen Sarup, Jens 211; 216
 Jensen Svindborg, Christen 207
 Jensen Søndergaard, Niels 55; 56; 57
 Jensen Vandet, Anders 220
 Jensen Vandet, Peder 220
 Jensen, Amandus Martinus Søe 179
 Jensen, Anders 144; 217; 221
 Jensen, Bagi 153
 Jensen, Baar 191
 Jensen, Christen ... 73; 91; 93; 94; 104; 114;
 115; 154; 206; 217; 218; 220; 221
 Jensen, Christian 66; 69; 73
 Jensen, Eiler 51
 Jensen, Holger 73
 Jensen, Jens 56; 216
 Jensen, Jens Christian 185
 Jensen, Jensine Christine Nicoline Søe . 179
 Jensen, Jep 90; 91; 92
 Jensen, Johannes Vilhelm Søe 179
 Jensen, Jørgen 149; 217

Jensen, Mads 43; 91
 Jensen, Michel 206
 Jensen, Niels.. 35; 38; 39; 91; 153; 164; 169
 Jensen, Niels Christian 185
 Jensen, Peder 142; 206; 217
 Jensen, Peder Christian 132; 135; 137
 Jensen, Peder Søe 179; 183; 185
 Jensen, Poul..... 39
 Jensen, Simon..... 143; 144; 153
 Jensen, Søren 154
 Jensen, Søren Thorup 168
 Jensen, Thomas 43; 153; 156
 Jensen, Villum 185
 Jensen, Willem 206
 Jeppesdatter, Anne 224
 Jeppesdatter, Maren..... 223; 224
 Jeppesen, Michel..... 224
 Jepsdatter, Anne 90
 Jepsdatter, Else..... 90
 Jepsdatter, Johanne 90
 Jepsdatter, Maren..... 90
 Jepsen, Anders 88; 90; 92
 Jepsen, Jens 90
 Jepsen, Morten..... 90
 Jespersdatter, Benned..... 199
 Jørgensdatter 149; 150
 Jørgensdatter, Anna 150
 Jørgensdatter, Anne 157
 Jørgensdatter, Elin 150
 Jørgensdatter, Else 156; 157
 Jørgensdatter, Maren 157
 Jørgensen, Kjeld..... 150
 Jørgensen, Peder 150
 Kjeldsen Mørch, Peder 150; 151; 152
 Kjeldsen, Søren..... 171; 172; 173
 Kjærulf, Anders Andersen... 97; 98; 108; 119
 Kjærulf, Anders Mortensen 96; 107; 117
 Kjærulf, Johanne Andersdatter .. 94; 96; 105;
 106; 115; 117
 Kjærulf, Morten Pedersen..... 96; 107; 117
 Kjærulf, Peder Andersen 97; 107; 118
 Kløvborg, Ane Mortensdatter 245
 Kløvborg, Christen Mortensen 245; 246; 250
 Kløvborg, Dorethe Christensdatter 246
 Kløvborg, Gertrud Mortensdatter 250
 Kløvborg, Karen Mortensdatter 250
 Kløvborg, Maren Mortensdatter 239; 243;
 245
 Kløvborg, Morten Christensen 244; 246; 250
 Kløvborg, Peder..... 245; 251
 Kløvborg, Peder Andersen 240
 Kortegaard, Niels Nielsen 189; 191; 253;
 254
 Kroermand, Jens Sørensen 153; 154; 155
 Kroermand, Søren Jensen..... 154; 155
 Larsdatter, Ane Marie 67; 68; 86
 Larsdatter, Karen 40
 Larsdatter, Maren..... 86
 Larsen Trygdrup, Anders 161
 Larsen, Anders 86
 Larsen, Christen 86
 Larsen, Jens 86; 165; 167
 Larsen, Morten..... 86
 Larsen, Niels..... 49
 Lauridsdatter Anne..... 95; 106; 116
 Lauridsdatter, Dorothe 79; 80
 Lauridsdatter, Ellen 93; 94; 95; 104; 105;
 114; 115; 116
 Lauridsdatter, Johanne 95; 106; 116
 Lauridsdatter, Maren..... 95; 105; 116
 Lauridsen Thomas 95; 105; 116
 Lauridsen, Anders..... 95; 105; 116
 Lauridsen, Jens 95; 106; 116
 Lauridsen, Laurids 96; 107; 117
 Lauridsen, Mads 95; 105; 116
 Lauridsen, Thomas 44
 Lauritsen, Mads 208
 Lauritzen, Peder 142; 143
 Laursdatter, Anne 206
 Laursdatter, Birgitte..... 100; 110; 121
 Laursdatter, Inger..... 162
 Laursdatter, Lisbet 96; 107; 117
 Laursdatter, Margrete 217; 218
 Laursen, Christen..... 205
 Laursen, Jens 206
 Laursen, Peder 197; 198
 Linderup, Jens Nielsen 163; 166; 167
 Madsdatter Nedergaard, Anne Cathrine. 210
 Madsdatter, Anne..... 216
 Madsdatter, Eva Johanne 208
 Madsdatter, Maren..... 43; 44
 Madsen Nedergaard, Christen 210
 Madsen Nedergaard, Jens..... 210
 Madsen Nedergaard, Michel .. 209; 210; 222
 Madsen Nedergaard, Villum..... 210
 Madsen Sterch, Niels 41; 42
 Madsen, Anders..... 50
 Madsen, Eiler..... 50
 Madsen, Jens 156
 Madsen, Johanne Margrethe 7
 Madsen, Laurids .94; 96; 104; 106; 115; 117
 Madsen, Laurids 208
 Madsen, Niels 47; 48; 50; 210
 Madsen, Peder 50; 210
 Madsen, Søren 41; 44
 Marchmann, Michel Nielsen... 231; 232; 233
 Marchmann, Niels Christensen 232; 233
 Marchmann, Peder Nielsen..... 232
 Marcusen, Christen..... 54
 Michelsdatter Nedergaard, Anne... 206; 208;

- 209
- Michelsdatter, Anne198; 209; 218; 219
 Michelsdatter, Anne Margrette 209
 Michelsdatter, Bennet 199
 Michelsdatter, Else 200
 Michelsdatter, Johanne..... 231
 Michelsdatter, Karen.....199; 219; 224; 225
 Michelsdatter, Kirsten 199
 Michelsdatter, Maren 197; 198; 209
 Michelsdatter, Margrethe 211; 219
 Michelsdatter, Margrette 209
 Michelsdatter, Marie 231
 Michelsdatter, Mette 223
 Michelsen Tilsted, Anders 229; 231; 235
 Michelsen, Anders 199; 223; 224
 Michelsen, Christen 198; 199; 219
 Michelsen, Jens 198; 219
 Michelsen, Jeppe 224; 225
 Michelsen, Jesper..... 199
 Michelsen, Michel 219; 224
 Michelsen, Niels..... 219; 223; 231
 Michelsen, Willum..... 209
 Mortensdatter Kløvborg, Ane 245
 Mortensdatter Kløvborg, Gertrud 250
 Mortensdatter Kløvborg, Karen 250
 Mortensdatter Kløvborg, Maren 239; 243; 245
 Mortensdatter Søe, Bodil Kirstine 237
 Mortensdatter, Anna 102
 Mortensdatter, Ellen..... 86; 87; 100
 Mortensdatter, Else..... 226; 227; 237
 Mortensdatter, Ingeborg Chatrine 237
 Mortensdatter, Johanne 102; 112; 113
 Mortensdatter, Karen 237
 Mortensdatter, Maren 237
 Mortensen Kjærulf, Anders 96; 107; 117
 Mortensen Kløvborg, Christen 245; 246; 250
 Mortensen, Christen 101; 102
 Mortensen, Søren 102
 Mortensen, Zacharias 102
 Møller, Christen Nielsen..... 141
 Møller, Christen Sørensen 156
 Møller, Niels..... 53
 Møller, Niels' hustru 53
 Mørch, Jørgen Pedersen 150; 151; 152
 Mørch, Keld Sørensen 150; 151
 Mørch, Peder Kjeldsen 150; 151; 152
 Mørch, Pedersdatter 151
 Mørk, Bodil Hansdatter 96; 107; 118
 Mørk, Hans97; 107; 108; 118
 Nedergaard, Anne Cathrine Madsdatter 210
 Nedergaard, Anne Michelsdatter .. 206; 208; 209
 Nedergaard, Christen Madsen 210
 Nedergaard, Jens Madsen..... 210
 Nedergaard, Mads Villumsen . 209; 211; 218
 Nedergaard, Michel Madsen .. 209; 210; 222
 Nedergaard, Villum Madsen.....210
 Nielsdatter Søndergaard, Johanne...52; 53; 55
 Nielsdatter, Ane 41; 140; 141; 172
 Nielsdatter, Anne 83; 139
 Nielsdatter, Birgitte..... 139
 Nielsdatter, Dorethe 190; 253
 Nielsdatter, Else.. 41; 81; 82; 172; 188; 214; 251
 Nielsdatter, Else Marie 166
 Nielsdatter, Giertrud 142
 Nielsdatter, Gjertrud47
 Nielsdatter, Ingeborg..... 188; 189; 190; 221; 222; 251; 252; 253
 Nielsdatter, Inger..... 188; 251
 Nielsdatter, Jane Kirstine 179; 183; 227
 Nielsdatter, Johanne 35; 37; 47; 52; 53; 139; 163; 188; 226; 237; 251
 Nielsdatter, Karen55; 83
 Nielsdatter, Kirsten..... 171; 172; 173
 Nielsdatter, Kirstine55
 Nielsdatter, Maren. 41; 55; 82; 83; 132; 134; 139; 160; 165; 166; 169; 172; 190; 236; 237; 246; 250; 254
 Nielsdatter, Maren Kirstine226
 Nielsdatter, Mette 80; 82; 83; 171
 Nielsdatter, Sara Catrine 39; 40; 45
 Nielsdatter, Sidsel 190; 254
 Nielsen Hassing, Peder..... 41
 Nielsen Kortegaard, Niels..... 189; 191; 253; 254
 Nielsen Linderup, Jens..... 163; 166; 167
 Nielsen Marchmann, Michel ... 231; 232; 233
 Nielsen Marchmann, Peder 232
 Nielsen Møller, Christen 141
 Nielsen Schinderup, Peder..... 245; 251
 Nielsen Sterch, Mads 41; 42
 Nielsen Søndergaard, Henrich55
 Nielsen Søndergaard, Jens..... 55
 Nielsen Søndergaard, Peder55
 Nielsen Østergaard, Christen 161; 162
 Nielsen Østergaard, Peder 138; 139; 143
 Nielsen, Anders..... 190; 253; 254
 Nielsen, Anders Christian226
 Nielsen, Ane Marie Kirstine Nielsmartine 31; 62
 Nielsen, Anna Theodora22
 Nielsen, Bertel..... 193
 Nielsen, Baar 191; 193; 196; 197
 Nielsen, Carl Christian 35
 Nielsen, Carl Peter 31; 62
 Nielsen, Chresten 47
 Nielsen, Christen..... 35; 53; 78; 80; 82; 149;

160; 187; 188; 191; 252	
Nielsen, Christen Jørgen	55
Nielsen, Ella Kristine.....	22
Nielsen, Ellemand Frede	22
Nielsen, Erna Jensine.....	22
Nielsen, Ester Margrete	22
Nielsen, Hans Larsen	226
Nielsen, Jens..... 39; 40; 41; 53; 55; 139; 160	
Nielsen, Jens Peter	35
Nielsen, Jensine	31; 62
Nielsen, Johanna Elida.....	22
Nielsen, Johanne.....	31; 62
Nielsen, Karen Margrethe.....	8
Nielsen, Karl Helmer.....	22
Nielsen, Kield	172
Nielsen, Kirsten Birthe	8
Nielsen, Lauritz.....	83; 188; 251
Nielsen, Lilian Merete	8
Nielsen, Mads.....	41; 47
Nielsen, Magda Martine.....	22
Nielsen, Maren Kirstine.....	31; 35; 62
Nielsen, Michael Christian	226
Nielsen, Michel	219
Nielsen, Morten	226
Nielsen, Niels .. 45; 46; 49; 55; 82; 160; 166; 172	
Nielsen, Niels Christian.....	31; 35; 62; 83
Nielsen, Niels Jensen	21; 28; 31; 62
Nielsen, Niels Pedersen	22
Nielsen, Oda Marie.....	22
Nielsen, Ole.....	83
Nielsen, Peder.....	139; 160; 166
Nielsen, Poul	236
Nielsen, Povel	236; 237
Nielsen, Preben Aagaard.....	8
Nielsen, Søren.....	83
Nielsen, Søren Peter	35
Nielsen, Thomas.....	29; 35; 41
Nielsen, Tomas Kristian.....	7; 9; 22
Nielsen, Tøger.....	214
Nielsen, Vogn	205
Olesen, Niels.....	83; 84
Olufsdatter, Karen	77
Overgaard, Lars Christensen.....	222
Pallesen, Simon.....	147
Pederdatter, Maren.....	143
Pedersdatter Mørch.....	151
Pedersdatter Søe, Bodil.....	241
Pedersdatter Søe, Karen	241
Pedersdatter Søe, Maren	241
Pedersdatter, Ane.....	141
Pedersdatter, Anne.. 42; 142; 144; 153; 189; 253	
Pedersdatter, Bennet.....	192; 197
Pedersdatter, Birgite.....	141
Pedersdatter, Birthe	138
Pedersdatter, Bodel	162
Pedersdatter, Dorethe.....	141; 163
Pedersdatter, Dorthe.....	79; 229
Pedersdatter, Dorthe Marie.....	132
Pedersdatter, Else	147
Pedersdatter, Giertrud	142
Pedersdatter, Ingeborg	79
Pedersdatter, Inger	203
Pedersdatter, Johanne.....	76; 78; 79; 153
Pedersdatter, Johanne Kirstine	132
Pedersdatter, Johanne Marie.....	138
Pedersdatter, Karen.....	79; 203
Pedersdatter, Kirsten	132; 203; 240; 242
Pedersdatter, Maren	132; 142; 161; 162; 203; 232; 233
Pedersdatter, Mette	153; 206
Pedersen Kjærulf, Morten	96; 107; 117
Pedersen Mørch, Jørgen	150; 151; 152
Pedersen Schinderup, Niels.....	251
Pedersen Søe, Anders.....	239; 241; 243
Pedersen Søe, Jens	241
Pedersen Søe, Peder	240; 241; 242
Pedersen Tilsted, Anders.....	233; 234
Pedersen, Anders	203; 219
Pedersen, Anna Caroline	126
Pedersen, Bertel	201; 203; 205
Pedersen, Christen	141; 163; 197
Pedersen, Emma Jensine Kirstine	126
Pedersen, Jens.....	132; 136; 138; 149; 150
Pedersen, Jens Alfred Søe	126
Pedersen, Jens Christian Søe.....	179
Pedersen, Johanne Christine Maria .. 22; 26; 126	
Pedersen, Johanne Elise	126; 176; 179
Pedersen, Johannes Søe.....	126
Pedersen, Kristian Søe	126
Pedersen, Kristine Martine.....	126
Pedersen, Lauritz.....	141
Pedersen, Laurs	197
Pedersen, Mads.....	44; 45; 50; 51; 215
Pedersen, Michel	197; 225
Pedersen, Niels	124; 132; 138; 139; 141; 165; 166; 177
Pedersen, Niels Christian.....	132
Pedersen, Peder.....	132; 138; 153
Pedersen, Peter Søe	126
Pedersen, Petrea Sørine.....	126
Pedersen, Salmand	197
Pedersen, Simon	138; 153
Pedersen, Thomas.....	188; 189; 252
Poulsdatter, Anne Marie.....	236
Poulsdatter, Johanne	96; 107; 117
Poulsdatter, Maren.....	231; 235; 236
Poulsdatter, Zidsel	45

Poulsen, Anders	236	Søndergaard, Jens Nielsen	55
Poulsen, Christen	236	Søndergaard, Johanne Nielsdatter....	52; 53; 55
Poulsen, Kiersten.....	236	Søndergaard, Niels Jensen.....	55; 56; 57
Poulsen, Michel	200	Søndergaard, Niels Sørensen	171
Poulsen, Niels.....	236; 237	Søndergaard, Peder Nielsen.....	55
Povelsen, Christen.....	163	Sørensdaughter, Anne.....	164; 167; 168; 171
Rasmusdatter, Vibicke Dorothe	45; 46	Sørensdaughter, Anne Sophie	154
Salingboe, Christen	80	Sørensdaughter, Birthe	100; 111; 112
Salingboe, Christen Christensen.....	79; 80	Sørensdaughter, Dorthe.....	146
Sallingbo, Laust Christensen	79	Sørensdaughter, Else	168
Sallingbo, Peder Christensen	78; 79; 80	Sørensdaughter, Inger	146
Sarup, Jens Jensen.....	211; 216	Sørensdaughter, Johanne.....	112
Schinderup, Niels Pedersen	251	Sørensdaughter, Karen.....	154
Schinderup, Peder Nielsen	245; 251	Sørensdaughter, Kirsten	156; 168; 171
Simonsdatter, Anne	145	Sørensdaughter, Maren .	41; 42; 112; 146; 154; 168; 170; 171
Simonsdatter, Birgitte	147	Sørensen Kroermand, Jens ...	153; 154; 155
Simonsdatter, Else.....	138; 143; 144; 145	Sørensen Møller, Christen	156
Simonsdatter, Johanne	154; 155	Sørensen Mørch, Keld	150; 151
Simonsdatter, Kirsten	145; 147	Sørensen Søndergaard, Niels	171
Simonsdatter, Maren	145; 159	Sørensen, Anders	112
Simonsen, Bagge	145	Sørensen, Christen	146; 171
Simonsen, Christen	145	Sørensen, Hans	112
Simonsen, Jens	145; 147	Sørensen, Jens.....	171
Simonsen, Peder	147	Sørensen, Jørgen	146
Simonsen, Søren.....	145; 146; 147; 149	Sørensen, Kield	168; 171; 172
Simonsen, Villads	155	Sørensen, Lars	146
Sterch, Mads Nielsen.....	41; 42	Sørensen, Laurs	112
Sterch, Niels Madsen.....	41; 42	Sørensen, Mickel	112
Svinborg, Christen Christensen	207	Sørensen, Morten	101; 102; 112
Svinborg, Christen Jensen	207	Sørensen, Peder.....	146
Svinborg, Jens Christensen .	206; 207; 208	Sørensen, Simon	145; 146; 152
Søe Jensen, Amandus Martinus	179	Sørensen, Søren.....	112; 113
Søe Jensen, Jensine Christine Nicoline .	179	Sørensen, Thomas.....	168
Søe Jensen, Johannes Vilhelm.....	179	Sørensen, Thomis.....	112
Søe Jensen, Peder.....	179; 183; 185	Thomas.....	169
Søe Pedersen, Jens Alfred	126	Thomasdatter, Ane89; 92; 93; 103; 114; 169	
Søe Pedersen, Jens Christian	179	Thomasdatter, Boel.....	189; 252
Søe Pedersen, Johannes	126	Thomasdatter, Dorthe	44
Søe Pedersen, Kristian	126	Thomasdatter, Ellin ..	93; 103; 112; 113; 114
Søe Pedersen, Peter	126	Thomasdatter, Else.....	169
Søe, Anders Pedersen.....	239; 241; 243	Thomasdatter, Helvig.....	189; 252
Søe, Anne Andersdatter	240	Thomasdatter, Maren.....	93; 101; 102; 103; 104; 114; 189; 252
Søe, Bodil Christine Andersdatter	240	Thomasen, Christen.....	189; 252
Søe, Bodil Kirstine Mortensdatter	237	Thomasen, Christen.....	93; 104; 114
Søe, Bodil Pedersdatter.....	241	Thomasen, Jens	169
Søe, Dorethe Andersdatter	240	Thomasen, Niels	188; 189; 251; 252
Søe, Jens Pedersen	241	Thomasen, Ove	189; 252
Søe, Jensine.....	179	Thomasen, Søren	168; 169; 170
Søe, Karen Pedersdatter	241	Thomsdatter, Inger.....	84
Søe, Maren Pedersdatter.....	241	Thomsen, Christen.....	93; 103; 114
Søe, Morten Andersen.....	237; 240; 251	Thomsen, Jens	43; 44; 93; 99; 100; 103; 110; 114; 121; 145; 152
Søe, Peder Andersen	240		
Søe, Peder Pedersen	240; 241; 242		
Søfrensen, Søfren	112; 113		
Søndergaard, Henrich Nielsen.....	55		

Thomsen, Lauritz.....	93; 103; 114	Vandet, Niels Christensen.....	220
Thorup Jensen, Søren.....	168	Vandet, Peder Jensen.....	220
Thøgersen, Christen.....	215	Vestergaard, Jeppe Christensen.....	227
Tilsted, Anders Michelsen.....	229; 231; 235	Villadsdatter, Cidzel.....	155
Tilsted, Anders Pedersen.....	233; 234	Villadsdatter, Karen.....	219
Tilsted, Anne Andersdatter.....	229	Villadsdatter, Kirsten.....	155
Tilsted, Dorte Andersdatter.....	231; 233	Villadsen, Jens.....	155
Tilsted, Michel Andersen.....	229	Villadsen, Simon.....	155
Tilsted, Peter Michael Andersen.....	229	Villadsen, Søren.....	155
Tilsted, Poul Andersen.....	231	Villumsdatter, Karen.....	213; 214
Trygdrup, Anders Larsen.....	161	Villumsen Nedergaard, Mads.....	209; 211; 218
Tøgersdatter, Inger.....	214	Vognsdatter, Johanne.....	97; 107; 118
Tøgersen, Christen.....	213; 214	Vognsdatter, Karen.....	204; 205
Ulf, Anders.....	99; 109; 120	Wogensdatter, Else.....	97; 108; 119
Vandet, Anders Jensen.....	220	Østergaard, Christen Nielsen.....	161; 162
Vandet, Jens Christensen.....	220; 221	Østergaard, Niels Christensen.....	159; 161
Vandet, Maren Jensdatter.....	220	Østergaard, Peder Nielsen.....	138; 139; 143