



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Christopher Olsen og hans hustru
Karen Johannesdatter (Dusen) 2

Duus barnets oprindelse 2

Deres søn Hans Christophersens Slægt
(Husmand i Kalvehave) 3

Dennes Efterfølgte:

Linie A Christopher Olsen
(Husmand på Tare) 4

Efterslægtstavle for

Linie B Anna **CHRISTOPHER OLSEN** 8

gift med

Linie C Kirsten **KAREN JOHANNESDATTER (DUSE(N))** 8

af Kalvehave.

Linie D Lars Hans **af Kalvehave.** 9

Dennes børn: Duus forekommer som mellemnavn i slægten.

D1 Hans Larsens Slægt 10
(arbejdsmand i København)

D2 Lars Larsens Slægt 22
(restauratør i København)

Udarbejdet 1973 - 78 af

Palle L. Boesgaard

D3 Christian Larsens Slægt 29
(køllemand i København)

Frugtheget 33

2830 Virum.

D4 Peder Larsen 49
(cigarerger)

D5 Dorteas Larsens Slægt 50
(g.m. grosserer Niels Jensen, København)

D6 Kirsten Larsens Slægt 71
(g.m. arbejdsmand Hans Jensen, Vordingborg)

D7 Marie Larsens Slægt (g.m. skotefabrikant
H.C. Kristensen, København) 75

D8 Christopher Larsens Slægt 115
(Husmand i Kalvehave)

<u>Indholdsfortegnelse</u>	<u>Side</u>
Christopher Olsen og hans hustru Karen Johannesdatter (Dusen)	2
Duus navnets oprindelse	2
Deres søn Hans Christophersens Slægt (Husmand i Kalvehave)	3
Dennes Efterslægt:	
Linie A Christopher Hansens Slægt (Husmand på Tærø)	4
Linie B Anne Hansdatter	8
Linie C Kirsten Hansdatter	8
Linie D Lars Hansens Slægt (Husmand i Kalvehave)	9
Dennes børn:	
D1 Hans Larsens Slægt (arbejdsmand i København)	10
D2 Lars Larsens Slægt (restauratør i Allegade 10, Frederiksberg)	22
D3 Christian Larsens Slægt (møller sidst i Bakkebølle)	29
D4 Peder Larsen (cigarmager)	49
D5 Dorthea Larsens Slægt (g.m. grosserer Niels Jensen, København)	50
D6 Kirsten Larsens Slægt (g.m. arbejdsmand Hans Jensen, Vordingborg)	71
D7 Marie Larsens Slægt (g.m. skotøjsfabrikant H.C.Kristensen, København)	75
D8 Christopher Larsens Slægt (Husmand i Kalvehave)	115

Christopher Olsen. Født: skønsmæssigt anslået 1752 til 1757. Død ca. 1780 til 1787.

Gift 27.9.1778 i Kalvehave (trolovede d. 9.8.1778 i Kalvehave) han ungkarl, hun af Langø med Karen Johannesdatter, døbt 14.12.1755 i Kalvehave og født i Kalvehave by. Død 30.11.1818 i Kalvehave S og By, datter af Johannes Rasmussen Duse (n), husmand i Kalvehave og hustru ant. Anna Pedersdatter.

Der vides meget lidt om Christopher Olsen, hverken hans fødsel eller død, og dermed hans alder har det været umuligt at finde i kirkebøgerne. Da der som forlovere ved trolovelse og vielse er nævnt Morten Rasmussen af Langø og Ole Hansen af Wiemose, er det muligt, at hans far er Ole (Oluf) Hansen og han kan være døbt 23.4.1754 i Kalvehave som barn af Oluf Hansen i Præstens hus. Han må være død mellem sept. 1780 (det yngste barns undfangelse) og 1. feb. 1787 (Folketællingen) hvor Karen Johannesdatter nævnes som enke med deres 2 børn. Han boede på Langø ved datteren Annas fødsel. Måske er han druknet og derfor ikke blevet begravet. Enken er så flyttet til Wiemose, hvor sønnen Hans er født.

Karen Johannesdatter blev gift 2. gang d. 3.1.1790 med husmand i Kalvehave Niels Christophersen, døbt 10.6.1744 i Kalvehave, død 29.8.1815 i Kalvehave S og By, søn af Christopher Rasmussen Creuz og ? Elisabeth N..Niels Christophersen havde været gift med Ellen Olsdatter f. ca. 1739, begr. 18.10.1789 i Kalvehave (datter af?). De blev trolovede 3.9.1765 i Kalvehave og havde 5-6 børn.

I sit andet ægteskab med Niels Christophersen, som ernærede sig som husmand og daglejer i Kalvehave, havde Karen Johannesdatter 3 børn:

Christopher Nielsen døbt 5.9.1790 i Kalvehave, d.e. 1843.

Husmand i Kalvehave senere Pedersgaard.

Rasmus Nielsen (Duus) døbt 18.11.1792 i Kalvehave, død 15.5.1843 i Kalvehave, g.m. Karen Sørensdatter.

Per Nielsen døbt 3.5.1795 i Kalvehave, død e. 1843.

Ved skiftet efter Rasmus Nielsen omtales han med tilnavnet Duus. Per Nielsens søn husmand i Kalvehave Christoffer Pedersen Dusen f. ca. 1827, død 6.10.1864 i Kalvehave bærer ligeledes navnet Dusen efter sin morfar. Navnet Duus fortsætter i Karen Johannesdatters søn Hans Christophersens slægt, nemlig som kaldenavn til Hans Christophersens søn Lars Hansen kaldet Duus Laus og hans børns døtre, og det indgår som mellemnavn for tre af børnenes (Dorthea, Marie, og Christoffers) efterslægt.

I familien har der gået flere versioner af, hvor dette navn kom fra; disse har næppe været korrekte. Hvor navnet Duse eller Dusen egentlig kommer fra er uklart. Derimod er det klart efter kirkebøgerne m.v., at man i stort omfang brugte ekstra kaldenavne som efternavne i Kalvehave sogn i 1700 tallet, som Brems (Brims), Koch, Klant, Creuz. Således var oven- og efternævnte Hans Christophersens anden hustru Dorte Larsdatters mor Kirsten Nielsdatter gift med 4 mænd, hvoraf de 3 har navnet Koch som tilnavn.

Christopher Olsens og Karen Johannesdatters børn var:

Anna Christophersdatter døbt 4.7.1779 i Kalvehave, født på Langø, død 1787 - ant. 1818 ikke fundet. Skæbne ukendt.

Hans Christophersen døbt 16.4.1781 i Kalvehave, født i Wiemose, død 2.11.1838 i Kalvehave.

Kun dennes efterslægt er fulgt.

-o-0-o-

Hans Christophersen, døbt 16.4.1781 i Kalvehave (født i Wiemose), død 2.11.1838 i Kalvehave By.

Gift 1. gang 12.10.1803 i Kalvehave med Karen Marie Hansdatter f. ca. 1774, begrav. 29.1.1804 i Kalvehave (40 år gl.), forældre ikke kendt. Forlovere for dem var gårdmand Morten Michelsen, Kalvehave og Jens Olsen, begge tjenere ved vielsen i Kalvehave. Ingen børn i dette ægteskab.

Gift 2. gang 18.12.1807 i Kalvehave med Dorte Larsdatter, døbt 18.11.1787 i Kalvehave (f. i Stensby) død 11.11.1845 i Kalvehave. Datter af Lars Olsen Koch og Kirsten Nielsdatter. Ved vielsen var han enkemand og indsidder og begge af Kalvehave.

Den 7.12.1810 får Hans Christophersen skøde på Matr. Nr. 53 af Kalvehave By (ved Bygadens vestre, sydlige ende), som han havde købt for 100 Rd fra Lars Svendsens enke til hvem han udstedte en 4 pct obligation på 100 Rd. Morten Michelsen, som nævnes ovenfor, ejede det langt større areal Matr. Nr. 9 oprindeligt 569130 kv. alen, som næsten stødte op til Nr. 53, som i 1810 var på 1 td $\frac{3}{4}$ Album = 3480 kv. alen, delt i en nordlig del med hus på 1250 kv og en sydlig del på 2230 kv. alen.

Hans Christophersen dør 1838, 60 år gammel, og enken Dorte Larsdatter hendsidder til sin død i uskiftet bo (Vordingborg Amts Nordre Birk, Kalvehave) og hun efterlader sig 5 børn. Den ældste datter Anne Hansdatter gift med Christian Hansen (husmand og daglejer), drev tilsyneladende stedet for

hende (folketælling 1/2 1845).

Efter hendes død overtager dog sønnen Lars Hansen stedet Matr. Nr. 53.

Hans Christophersen og Dorte Larsdatter fik 6 børn nemlig:

- A. Christopher Hansen, døbt 20. 8.1808 i Kalvehave.
- B. Anne Hansdatter, født 1.5.1812 i Kalvehave.
- C. Kirsten Hansdatter, født 1.7.1815 i Kalvehave.
- D. Lars Hansen, født 1.8.1818 i Kalvehave.
- E. Karen Marie Hansdatter, født 4.7.1824 i Kalvehave.
- F. Jens Hansen, født 4.5.1830 i Kalvehave.

A. Christopher Hansen, døbt 20.8.1808 i Kalvehave (f. ssts), død 17.4. 1861 ved Tærø, Kalvehave sogn.
Gift 30.3.1831 i Kjeldby sogn på Møn med Anne Pedersdatter, født 3.8. 1803 i Kjeldbymagle i Kjeldby S, død 10.5.1885 på Tærø, Kalvehave sogn, datter af husmand Peder Jørgensen og Karen Marie Nielsdatter i Kjeldbymagle.

Ved vielsen var han 22 år gl. og boede i Koster Fæggegaard, hun var 26 år, forlovere var husmand Peder Jørgensen, Kjeldby (hendes far?) og Anders Rasmussen i Koster Fæggegaard.

De fire første børn fødtes i Koster, Stege Landssogn, hvorfra de flyttede mellem 1841 og 1843 til Tærø, hvor de blev boende til de døde, han i 1861, hun i 1885.

Ved skifte 5. Juli 1843 i Kalvehave sogn (Vordingborg Amt) efter hans fars halvbror Rasmus Nielsen Duus, nævnes han som sømand på Tærø. Ved de efterfølgende folketællinger 1845-1860 omtales han som arbejdsmand på Tærø. Om hans død står der i kirkebogen (No 9): Husmand på Tærø gift 52 3/4 aar "Nr 9 og 10 fandt Døden derved at de kændrede med en jolle og druknede". No 10 var Peder Jensen, Lods på Tærø, Enkemand, Dannebrogsmænd 73 år gl. Enken boede til sin død hos datteren Kristine Christophers på Tærø.

De havde 5 børn:

1. Hans Jørgen Christophersen f. 13.7.1834 i Koster i Stege Landsogn, død 19.9.1889 på Tærø, Kalvehave sogn.
Gift 8.6.1858 i Kalvehave Sogn med Dorthea Andersdatter, f. 29.9. 1822 på Tærø, Kalvehave Sogn, død 9.2.1900 på Tærø. Datter af husfolk på Tærø, Anders Jensen og Sidse Jensdatter.

Hans Jørgen Christophersen boede fra før giftermålet på Tærø, hvor han først ant. har været sømand, men senere var arbejdsmand. Da han døde, boede hun alene i huset og ernærede sig som daglejerkone. Der kendes 4 børn, som alle døde små, a og c døde med få dages mellemrum.

Deres 4 børn var:

- a. Sidse Marie Christophersen f. 14.1.1858 på Tærø, død 22.8.1864 på Tærø (tvilling).
 - b. Anders Christian Christophersen, f. 14.1.1858 på Tærø, død 15.1.1858 på Tærø (tvilling).
 - c. Anna Christine Christophersen, f. 10.10.1860 på Tærø, død 18.8.1864 på Tærø.
 - d. Anders Peter Christophersen, f. 20.10.1862 på Tærø, død 10.11.1866 på Tærø, Kalvehave Sogn.
2. Peder Christophersen, f. 23.4.1836 i Koster, Stege Landsogn, død efter 1863.
Gift 9.10.1863 i Kalvehave (begge af Tærø) med Bodil Petersen, f. ca. 1837. Ikke fundet efter 1863.
3. Kirstine Christophersdatter, f. 8.8.1838 i Koster, Stege Landsogn, død 19.12.1911 i Vordingborg (Algade 118).
Gift 10.11.1865 i Kalvehave Kirke (han tjenende på Bogø, hun af Tærø) med Rasmus Christensen, f. 12.1.1841 i Budsine, Magleby Sogn, Mønbo Herred, Møn, død 16.9.1880 på Tærø, Kalvehave Sogn, søn af indsidder i Budsine Christen Christensen og Ellen Hansdatter.

Han levede som arbejdsmand og indsidder, var da han døde 1880 kun 40 år gammel almissel. De havde hendes mor boende hos sig efter faderens død i 1861, til hun (moderen) døde i 1885. Efter Rasmus Christensens død levede Kristine Christophersdatter som daglejerkone ved landbruget.

De fik 6 børn (som ikke er fulgt).

- a. Peterline Christine Marie Christensen, f. 21.12.1866 på Tærø, d. 9.11.1874 på Tærø, Kalvehave Sogn, 8 år gl.
- b. Ellen Christensen, f. 15.11.1868 på Tærø, Kalvehave Sogn.
Hun var syerske.
Gift 26.12.1899 i Stensby Kirke, Kalvehave Sogn med sømand af Vordingborg Karl Frederik Andreasen, f. 24.6.1873 i København

(Helligånds Sogn, døbt Frederiksberg Kirke

Søn af

Adopteret af bådfører Peter Hans Andreasen og Mathilde Marie
Dorthea Nielsen, Vordingborg.

Ikke fulgt.

- c. Christoffer Christensen (tvilling) f. 1.11.1873 Tærø (Kalvehave Sogn) d.e. 1880, muligvis før 1901.
- d. Hans Christensen (tvilling) f. 1.11.1873 på Tærø, Kalvehave Sogn, død efter 1/2 1911 ant. Tærø.
Gift 8.10.1897 i Vordingborg med Ane Marie Pedersen f. 8.6.1876 i Grumløse, Udby Sogn, Præstø Amt d.e. 1/2 1911, datter af husmand i Grumløse, senere Ore, Peder Pedersen og Ane Larsdatter. Hans Christensen var i skræderlære på Bogø ant. fra 16-18 årsalderen og var 1895 stadig i lære, ved vielsen var han endnu skrædersvend der (1897), mens Ane Marie Pedersen boede hos forældrene i Ore. Ægteparret har antagelig slået sig ned i Stensby, Kalvehave Sogn, hvor de to ældste børn er født, men bor fra ca. 1902/3 til 1906/7 på Tærø, derpå i Wiemose et par år og igen fra 1908/9 til efter 1911 på Tærø. Han er husmand der og arbejder senere fra 1903 som daglejer (arbejdsmand).

De havde 6 børn:

- 1) Sigurd Richard Kristoffer Kristensen, f. 5.6.1898 Stensby, Kalvehave Vestre Sogn.
- 2) Aase Ragnhild Kristensen, f. 15.3.1900 i Stensby, Kalvehave Vestre Sogn, død 18.4.1900 i Stensby, 1 md. gl.
- 3) Aase Ragnhild Kristensen, f. 21.4.1903 på Tærø, Kalvehave Vestre Sogn, død
- 4) Aage Rudolf Christensen, f. 6.7.1904 på Tærø, Kalvehave Vestre Sogn, død
- 5) Gudrun Rose Elise Christensen, f. 11.11.1907 i Wiemose, Kalvehave Østre Sogn, død
- 6) Ruth Ingeborg Rigmor Cathrine Christensen, f. 3.12.1909 på Tærø, Kalvehave Vestre Sogn, død

- e. Peterline Christensen, f. 1.1.1876 på Tærø, Kalvehave Sogn, død 12.6.1895 på Tærø, 19 år gl.
Gift 29.3.1895 i Kalvehave med fisker Rasmus Peter Johansen, (Vallebo), f. 4.9.1872 i Wiemose, Kalvehave Sogn, død e. ca. 1907. Søn af fisker (i 1895) i Kalvehave Færgegaard Jens Peter Johansen og Ane Kirstine Mortensen.

De fik 1 barn:

- 1) Line Rasmine Johansen e. bevill. 28/5 1906 tilføjet Vallebo f. 19.5.1895 på Tærø, Kalvehave Vestre Sogn. Til ca. 1906/7 boende hos mormoderen på Tærø.

- f. Christian Christensen, f. 24.1.1879 på Tærø, Kalvehave Sogn, død
 I 1898 nævnes han som fadder og som mejerilærling på Sydstevn's Andelsmejeri.

4. Christian Christophersen, f. 4.12.1840 i Koster, Stege Landsogn, d.e. 1.2.1860
 Skæbne ukendt.

5. Karen MARIE Christophersdatter, f. 24.10.1843 på Tærø, Kalvehave Sogn, død efter 11.11.1907, opholdt Petersgaard.
Gift 28.12.1873 i Kalvehave (begge tjenende på Petersgaard) med Jens Nielsen, f. 10.6.1851 i Kalvehave Skov, Kalvehave Sogn, død efter 11.11.1907, da boende Petersgaard, Kalvehave Sogn. Søn af Niels Jørgensen og Mette Kirstine Jensen.
 Sandsyligvis ingen børn.

B. Anne Hansdatter, f. 1.5.1812 i Kalvehave By og Sogn, død 4.1.1878 i Kalvehave By.

Gift 16.1.1836 i Vordingborg Kirke med Christen Hansen, f. 19.6.1807 i Tolstrup, Øster Egesborg Sogn, død 28.12.1883 i Kalvehave By. Søn af husmand i Tolstrup Hans Jensen og Sara Andersdatter.

Ved vielsen boede de begge i Vordingborg. Antagelig ved hendes fars død i 1838 flyttede de hjem til hendes mor, for at hjælpe med driften, men det var hendes bror Lars Hansen, som overtog stedet. De to familier boede i hver sin del af huset. Mens Anne Hansdatter og Christen Hansen ingen børn fik, fik Lars Hansen 8 børn. Christen Hansen var vist lidt slap og lidt langsom.

Anne Hansdatter var en bestemt kvinde, fortalte broderdatteren Marie Kristensen f. Larsen, mens Christen nærmest var en slapsvans. Hun kunne godt tage en dram, men fik han først en snaps, blev han ved. Kom han, når hun tog sig en dram, sagde hun: "Vil du have en snaps, Christen - næ det vil du vel ikke" og så satte hun flasken på plads og puttede nøglen til skabet i lommen.

Han arbejdede som daglejer var indsidder, men døde på fattiggården 5 år efter hendes død.

Anne Hansdatter strikkede for folk. Hun fik uld fra bønderne, som hun kartede og spandt. Hun var iøvrigt ikke for godt til bens i 1860'erne. Når hun fik besøg, fik hun sat den besøgende i arbejde. Kom lige og tag karten, så skal jeg få kaffepotten til at snurre, og så gik hun ud og kradsede lidt op i tørvene og lagde et par kviste på. På den måde fik hun hjælp til kartearbejdet, som var ret hårdt arbejde. Spinding med hånden var derimod let arbejde.

LINIE C

C. Kirsten Hansdatter, f. 1.7.1815 i Kalvehave, død 16.6.1828 i Kalvehave, 13 år gl.

D. Lars Hansen, f. 1.8.1818 i Kalvehave By og Sogn, død 31.3.1890 i Kalvehave.

Gift 6.2.1846 i Kalvehave med Bodil SOFIE Christophersdatter, f. 26.7.1822 i Wiemose (Kalvehave S), død 26.1.1893 i Kalvehave, datter af husmand i Wiemose By Christopher Sørensen og Kirsten Hansdatter.

Lars Hansen var husmand og daglejer i Kalvehave. Han boede som næstældste søn antagelig hjemme og hjalp moderen, da hun blev enke i nov. 1838, han boede således ved skiftet 5. juli 1843 efter faderens halvbroder Rasmus Nielsen Duus' død i Kalvehave, mens han ved skiftet 12. nov. 1845 efter moderen tjener på Langø. Ved folketællingen 1/2 1845 tjener han antagelig, 26 år gl., hos gårdmand Anders Knudsen i Kalvehave.

Ved skiftet 12. nov. 1845 efter moderen overtog han den 18.12.1845 som skifteudlæg skødet på hendes ejendom Matr. Nr. 53 af Kalvehave, det blev tinglyst 16.4.1846. Moderens effekter udgjorde 191 Rbd. Lars Hansen havde en panteobligation af 10. nov. 1845 tinglyst 13. nov. 1845 på 100 Rbd. i huset og havde iøvrigt besørget moderens begravelse. På sine gamle dage sælger han 2 parceller Matr. Nr. 53 b og 53 c fra, nemlig ved skøde hhv. af 25. nov. 1886 til Hans Jensen og 25. nov. 1886 til ligeledes til Hans Jensen. Endelig overtager Hans Larsens yngste søn Christoffer Larsen ved skøde af 27. september 1889 tinglyst 24.10. s.å. den tilbageblevne parcel 53 a med en aftægtsforpligtelse for forældrene idet det nævnte "Skøde-----tillige (blev) læst som Hæftelse /: Prioritetshæftelsen til Beløb af 300 Kr som maa forudprioriteres :/ som Aftægt til Lars Hansen og Hustru Bodil Sofie Christoffersdatter /: Protokol XXII pag 521 :/". Christoffer Larsen, som var fisker, solgte iøvrigt ejendommen 30.10.1911 og fraflyttede den.

Så vidt vides havde Lars Hansen en båd, hvorfra han også fiskede. Ved stormflodskatastrofen 13.11.1872 skulle han have jamret sig så forferdeligt over denne. "Hvor er dog min båd blevet af?". De fandt den langt oppe på land. Der findes intet fotografi af ham, derimod af hans kone. Han var da ikke så tovelig at han skulle tages af. Lauritz Larsen (D3A) fortæller om hans indstilling til fotografering, at han havde hørt ham sige: "Nej tak, ded djævelskav skal jeg ikke stilles op foran, man ved jo ikke hvad han laver under det sorte sjal".

Lilla Holm (D7g) husker, at hendes mor fortalte, at hendes far lignede Aksel Kristensen (D7b), som han så ud, da han var yngre.

Hjemmet var fattigt med lerstampede gulve, og børnene gik ud og samlede aks på bøndernes marker, når de var færdige med at høste. De gik til mølleren og fik det malet, og det var så det mel de havde. Jenny Jensen (D5f) fortæller iøvrigt, at såvel Lars Hansen, som hans kone var meget energiske. Hans båd lå fortøjet uden for Kalvehave, der var ingen havn dengang. En del af fisken blev hængt til tørring på snore, og den blev lagt i salt, så man havde det til vinteren.

Lars Hansen og Bodil Sofie Christoffersdatter fik 8 børn nemlig:

1. Hans Larsen, f. 16.10.1846	Side 10
2. Lars Larsen, f. 7.12.1848	- 22
3. Jens CHRISTIAN Larsen f. 9.1.1851	- 29
4 Peder Larsen, f. 19.1.1853	- 49
5. Maren Kristine DORTHEA Larsen, f. 16.3.1856	- 50
6. Kirsten Larsen, f. 14.11.1858	- 71
7. Marie Larsen, f. 21.2.1861	- 75
8. Christopher Larsen, f. 6.4.1864	- 115

Fem af disse børn flyttede til København.

D 1. Hans Larsen, f. 16.10.1846 i Kalvehave By, d. 21.6.1885 i København (Mathæus S) druknede i Kalvebod Strand.

Gift 1.8.1875 i København (Trinitatis S) med EMMA Augusta Hagen, f. 21.8.1841 i København (Trinitatis S), d. 25.1.1924 på Frederiksberg (Godthaabs S), datter af murersvend JOHAN Christian Hagen og Emilie LØUISE Antoinette Møller.

Hans Larsen kom til København 1869/70 24 år gl. Ved brylluppet boede han i St. Helliggeiststræde 33 og var fabriksarbejder og Emma Augusta Hagen boede i Gothersgade 39. Kort efter brylluppet flyttede de til Istedgade 11, hvor de boede nogle år til ca. 1879-80 og de to ældste børn fødtes i Istedgade. Da han 28.11.1880 var forlover for sin søster Dorthea Larsen, boede de i Absalonsgade 54, hvor den yngste søn fødtes, og hvor de boede, da han druknede under en sejltur i Kalveboderne. Der trak en tordenbyge op og båden kæntrede. Han var den eneste af de ombordværende (hans broder Peter og svoger Niels Jensen), der kunne svømme, men blev slået bevidstløs af sejlbommen.

De andre reddede sig ved at holde sig til røling og mast. Han var medlem af en sejlklub, vist nok bl.a. fordi ægteskabet ikke var særligt lykkeligt. Hustruen Emma havde sine talegaver. Hans Larsen arbejdede hos Galle og Jessens Chokolade- og Konfektfabrik, som dengang lå i Købmagergade 60, så vidt vides som forvalter. Som sædvanligt gik han til og fra arbejdet fra Vesterbro. Hans Larsen lignede Arne Holm (D7g3) og jo ældre sidstnævnte bliver des mere bliver ligheden. Efter hans død hjalp Galle og Jessen enken med et stude for slik og chokolade ved Frederiksberg Runddel, hvor hun ialt fald til årene ca. 1900 fik sin beskedne indtægt (min mor Margrethe Boesgaard (D7d) og hendes kusine kom jævnlig og slikkede hos hende).

Hun var ingen økonom og når hendes svigerinde Marie Larsen g.m. H.C. Kristensen opfordrede hende til at spare, sagde hun blot: "Jeg skal spare, når jeg ingen penge har og jeg skal spare når jeg har nogle - Det vil jeg ikke", det fattede hun ikke. Familien hjalp hende lidt og hendes søn Marius kom 11 år gl. til svigerinden Dorte Larsens mand Niels Jensen, som bud for isenkramforretningen i Jernbanegade. Efter konfirmationen fik han mere arbejde der, men kom vist egentlig ikke i lære.

Hun boede antagelig først i Istedgade 11, 44 eller 77, i 1901 i Saxogade 19 og senere da børnene var blevet voksne, i Smallegade 30 og på Hollændervej. Hun havde en slikbutik der i nærheden. Hun døde på Frederiksberg Alderdomshjem, Godthaabsvej 83.

Emma Hagens søster BETTY Vilhelmine Hagen blev gift med metalstøber Johan Jensen, som grundlagde firmaet Johan Jensen & Søn, Vesterbrogade 134. Der kom Hans Larsens dattersønner som børn.

De havde 3 børn:

- a. DAGMAR Betty Sofie Larsen, f. 12.9.1875
 - b. MARIUS Christoffer Vilhelm Larsen, f. 19.1.1877
 - c. EMIL Peter Hans Larsen, f. 23.10.1883
-
- a. DAGMAR Betty Sofie Larsen, f. 12.9.1875 Istedgade 11, døbt Frederiksberg K, død 12.1.1932 i Sønderborg, boede Dybbølsgade 11 A, begr. København (Vestre Kirkegård).
Gift 14.8.1898 i København (Mathæus S) med Johannes Jensen

(ved bevill. af 7.6.1919 navneforandring til) Tolsing, f. 25.12. 1872 København (Fødselsstiftelsen), d. 21.1.1948 København på Kommunehospitalet, bopæl Peter Hjortsvej 25,1, Valby (Valby Sogn), søn af ugift Karen Louise Johanne Jensen.

Ved vielsen boede hun Saxogade 19,4, mens han var portør ved statsbanerne i Klampenborg. De boede i et nu nedrevet ledvogterhus, Ordrup Jagtvej 2 (Dortheas Haab) Ordrup; men flyttede ca. 1/5 1900 til Vesterbro i København, hvor de boede bl.a. Saxogade 19,2 og 17,2, fra 1/11 1903 Flensborggade 17, så fra 1/5 1919 Erik Ejegodsgade til de flyttede til Sønderborg, hvor de boede Dybbølsgade 11 A. Han blev togfører ved DSB og blev forflyttet til Sønderborg, hvor hustruen døde. Efter Dagmars død flyttede han tilbage til København, nu havde han det økonomisk godt, han arvede nogle penge fra den Tolsingske (eller Thorsøske familie) og søgte og fik sin pension fra DSB få år efter. Da han var meget upraktisk giftede han sig nogle år senere () med Alfrida Malmberg, f. 30.3.1890 i Fyellie, Malmøhus Len, Sverige, d. 11.3.1956 Peder Hjortsvej 25,1, København (Valby Sogn). Hun var faster til stedsønnen Viggos kone.

Dagmar og Johannes Tolsing havde 2 børn:
Henry og Viggo.

- 1) HENRY Marius Anton Jensen, (navneforandring 7.6.1919 til) Tolsing f. 16.6.1899 i Ordrup S.
Gift 1. gang 15.6.1924 i København (Skt. Matthæus Sogn) med ALPHA Inger Elisabeth Sørensen, f. 3.3.1898 i København (Skt. Matthæus Sogn), død 10.4.1954 på Radiumstationen (Rosenvængets Sogn) af cancer, som fraskilt viktualiehandler med efternavn Jensen, bopæl Fruevej 46, Søborg.
datter af viktualiehandler Kristen Sørensen og CAROLINE Hansine Hansen.

Gift 2. gang ca. 1938 København i (Thimoteus S) med RIGMOR Gudrun Sell, f. 25.6.1918 på Gaabensevej 83, Nykøbing F., død 17.3.1950 på Nybrogård i Gladsaxe Kommune, bopæl Grants Alle 52, begr. Bispebjerg Kirkegård, datter af bødker Hans Georg Sell og Sofie Marie Christensen.

Henry Tolsing blev viktualiehandler, først mens han boede hjemme i Erik Ejegodsgade 4, som forretningsbestyrer vist nok for sin

tilkommende svigerfader; denne forærede ham og konen en villa i Valby, Ansgarsalle 28. Han var som en søn for svigerforældrene, som havde mistet en søn kort før Henry Tolsing blev gift. Han drev i mange år til ca. 1959 en i 1930'erne og vel nok også lige efter krigen ret betydelig forretning i Oehlenschlägergade 37, der havde store helsides annoncer i Politiken for Vesterbros Spisekammer, disse annoncer betalte han vist intet for. Han købte stort ind, købte bl.a. en hel mindre bys ålefangst og lod f.eks. 1000 ål ad gangen røge. De større forretninger i Brugsforeninger o.l., som kom frem efter 1950, gjorde at omsætningen faldt, og han afhændede forretningen ca. 1959 og har siden levet af sine penge.

Han blev skilt fra den første hustru, men hun vedblev at komme i hjemmet, var veninde med den 20 år yngre nye hustru, kom fast hver lørdag til frokost og købte villa i nærheden af dem.

Han har boet mange steder til ca. 1933 Ansgars Alle 28, Valby, fra ca. 1938 til måske 1940 i Valby på Thyregodsvej 9 og fra ca. 1941 på Stubmøllevej 2? ca. 1949 købte han en villa på Grants Alle 52 i Gentofte, boede der til 1952/53, da han flyttede til Godthaabsvej 54? Flyttede ca. 1969 til døtrenes ejendom på Gaasbøksvej i No. 5 og har set efter den.

Han har to børn i 2. ægteskab:

- a) Liselotte (kaldet Lotte) Tolsing, f. 9.7.1941 i København (bopæl Stubmøllevej 2,2)
Gift 3.5.1967 i København (Rådhuset) med arkitekt Niels SIGURD Wandel, f. 16.1.1945 på Frederiksberg. Søn af landsretssagfører JØRGEN Andreas Wandel og GUDRUN Agnete Olesen.

Liselotte begyndte efter studentereksamen at læse til cand. mag. i romanske fag, men afbrød studiet og læste til socialrådgiver i Aarhus, efter hun var blevet gift. Hendes mand blev arkitekt i København i 1966 og virkede i praksis i nogle år i Aarhus i forskellige firmaer, er nu 1978 lærer ved Arkitektskolen i Aarhus.

Bopæl 1978: Godthaabsgade 38, Aarhus C.

De har 2 børn:

1. Peter Wandel, f. 5.8.1969 København Ø, navngivet
2. Maria Wandel, f. 17.3.1977 Aarhus C, navngivet

- b. Merete Tolsing, f. 4.6.1944 i København
 Stubmøllevej døbt Solbjerg Sogn.
Gift 15.4.1975 i København (Rådhuset) med Kjeld Åkjær,
 f. 9.2.1939 i Ordrup
 Søn af Thomas Åkjær og Dyveke

Efter nysproglig studentereksamen i 1964 fra Akademisk Kursus uddannede Merete Tolsing sig til afspændingspædagog og blev færdig i 1969, 1971 begyndte hun uddannelse som ergoterapeut og blev færdig i 1973. Kalder sig stadig som gift Tolsing. Hendes mand Kjeld Åkjær er uddannet som typograf, har derpå været ungdomskonsulent (kursuslederarbejde) og har nu 1978 været konsulent i LO i flere år.
 Bopæl 1978: H.C. Lumbygade 67, København Ø.

De har 1 datter:

1. Maja Tolsing Åkjær, f. 13.2.1975 i København (Lions Sogn).

- 2) VIGGO Bentheim Erhard Jensen, (navneforandring 7.6.1911 til) Tolsing, f. 6.1.1902 i Saxogade 19,2 i København (Apostel S)
Gift 1. gang 1924 i
med f. i
datter af
Ægteskabet opløst fra nov. 1929.

Gift 2. gang 10.11.1929 i København (Svenske Gustafs församlingen)
med GURLI Gustava Beata Malmberg, f. 19.9.1903 i Lund (Stadsförsamlingen), datter af Alfred Malmberg og Hilma Jönsson.

Viggo Tolsing er uddannet som maskinarbejder hos F.L. Smidth & Co. A/S, København-Valby, Han sejlede i mange år som tjener på Amerikabådene. Fik 1945 arbejde som værktøjsmager hos Scania Vabis København. I 1954 emigrerede han med hustru og datter til Sverige og købte i Markaryd en restaurant, som han drev med deres hjælp i 3 år, hvorefter han solgte den og købte en lille gård i Ulvaryd (Ulvered?) S28500 lidt uden for Markaryd, hvor de boede i 17 år, til de 1. nov. 1974 flyttede til en moderne villa på Waldaus Väg i Vittsjö (S28022) 6 km syd for Markaryd.

Ved vielsen i 2. ægteskab boede han Stenløsevej 103, København Brh i Husum Sogn, Hans hustru Gurli Malmberg kom med sine forældre til Danmark i 1916, da hun var 16 år gammel.

I 2. ægteskab har han 1 datter:

- a) Kirsten Tolsing, f. 26.5.1930 i København (Husum S).

Efter endt skolegang, ansat 1949 ved Post- og Telegrafvæsenet i Løvstræde, København. Flyttede i 1954 med forældrene til Markaryd i Sverige, hvor hun arbejdede i familiens restaurant til 1957. Derpå tog hun en katorplads hos arkitekt- og lampefirmaet Hans-Agne Jakobson AB, Markaryd. 1.12.1966 ansat som udenlandskorrespondent og chefssekretær i et metalfirma i Markaryd, i de senere år som leder af eksportafdelingen.

- b. MARIUS Christoffer Vilhelm Larsen, f. 19.1.1877, Istedgade 11, København (Frederiksberg Sogn), d. 7.11.1959 på Frederiksberg Alderdomshjem, Godthaabsvej 83 (Godthaab Sogn).
Gift 2.6.1901 på Frederiksberg (Skt. Lukas S) med IDA Louise Nilsson, f. 23.3.1880 på hovedgaarden Vennerslund, Brarup Sogn, Maribo Amt (n.v. for Nykøbing Fl.), d. 16.11.1954 på Frederiksberg Hospital, boede Mariendalsvej 64,2, datter af kusk Julius Nilsson og Dorthea LOUISE Köhler.

Marius Larsen blev efter faderens død, 11 år gl. bybud og stik-i-rend-dreng for Niels Jensen (g.m. hans faster Dorthea Larsen), som havde en isenkramforretning Vesterbrogade 92, senere i Jernbanegade 4. Da han var konfirmeret kom han ind i forretningen og blev oplært der, men vist nok ikke i egentlig lære. Han arbejdede for Niels Jensen i 24 år, de sidste år i en køkkenudstyrsforretning, som Niels Jensen havde på Gl. Kongevej, lige overfor Rath-sacksvej. Marius Larsen var i mange år Niels Jensens betroede førstemand. Den gik ikke godt og blev lukket og Marius Larsen blev sagt op ca. 1910-11. Han tog plads som repræsentant, men egnede sig aldeles ikke til at sælge.

De måtte indskrænke hjemme og hans fætter Folmer Kristensen boede til leje hos dem et stykke tid. Ved hjælp af en mand i ejendommen, hvor han boede, kom han i gang med forskellige selvarbejder banket op i plade på en voksblok. Han fremstillede bl.a. også, de dengang moderne hattepinde med selvplader så store som de daværende 5 ører. Så traf han en mand, der arbejdede på Den kongelige Porcelænsfabrik, han så hans arbejder og ved hans hjælp eller tilskyndelse fik Marius Larsen så ansættelse ved Den kongelige Porcelænsfabrik ca. 1910?, først som tegner til 110 kr/mdl, senere som retoucher af de fine figurer, inden de gik til brænding. Han havde 40 års jubilæum på Den kgl. Porcelænsfabrik. Han var lidt af en tusindkunstner og meget fingernem og tegnede smukt.

Hans hustru Ida fremstillede i de vanskelige år ståltrådslukker, som dengang blev brugt til at fastholde korkpropper i ølflasker, hjemme. Hun var en energisk, sirlig og ordentlig dame. De boede på Frederiksberg i 1904 på Østre Fasanvej 34 (nuværende nr. 18 på Ndr. Fasanvej) og fra ca. 1912 på Mariendalsvej 64, hvor de

blev boende til Marius efter Idas død (hun døde af dårligt hjerte og var kun syg et par dage), kort før han døde kom på Alderdomshjemmet på Godthaabsvej 83.

De havde 2 børn: Sigurd og Ragnhild.

- 1) Sigurd Larsen, f. 14.7.1904 på Østre Fasanvej 34, Frederiksberg (Sogn) (døbt Skt. Thomas Kirke).
 Gift 17.4.1934 i Mariendalskirken (M. Sogn) med ugift ekspeditrice VIOLA Rosalia Dagmar Jønsson, ved bevilling 2.6.1925 ændret til Havslev, f. 16.11.1900 i København (på Fødselsstiftelsen, døbt Helligkors Sogn) adr. Griffenfeldtsgade 5,4, datter af ugift Josefine Albertine Jønsson (senere Havslev) og udl. fader kaffehandler Peter Christensen Lind.

Sigurd Larsen er uddannet tandtekniker. Han arbejdede for en tandlæge i Hellerup. Det var tandlæge Juul først på Svaneøllevej, senere Hellerupvej. Da han døde overtog sønnerne klinikken. De døde, og tandlæge Westphal overtog klinikken, senere solgte han til en yngre tandlæge.

Sigurd Larsen holdt op i 1968, da han var 64 år gl. på grund af dårligt hjerte, som er en familieskavank.

De har i mange år boet på Ringduetien 10, København NV og har et sommerhus i Ejby.

De har ingen børn.

- 2) Ragnhild Larsen, f. 20.11.1912 Mariendalsvej 64, Frederiksberg (f. Solbjerg S, døbt Mariendals S)
 Gift 14.5.1937 i Mariendals K (og S) med Ulf Jørholt, f. 16.10.1912 i
 søn af

Ægteskabet opløst i 1947.

Ragnhild Larsen lærte sin mand, som har været ansat i F.L. Smidth & Co. A/S i Valby fra 1929 i dette firma, hvor hun har arbejdet i ca. 9 år. Da de blev gift, boede de indtil 1939 på Søndre Fasanvej 80 B og mens de boede her, blev hendes mand Ulf Jørholt statsaut. translator. Han er stadig ansat

som korrespondent hos F.L. Smidth. I 1939 flyttede de til Skjulhøjalle 75, Vanløse, hvor begge deres døtre er født. Efter skilsmissen i 1947 arbejdede hun 5 år hos firmaet E.T. Grew i Raadmandsgade og kom 1.9.1954 til Højgaard & Schultz bl.a. i Jægersborg Alle 4 som arkivar.

Adresse 1977: Skjulhøjalle 75, Vanløse.

De har 2 børn: Hanne og Britta.

a) Hanne Jørholt, f. 3.9.1942 Fødeklinikken på Frederiksberg. Bopæl: Skjulhøjalle 73, København-Vanløse (døbt i Vanløse Sogn).

Gift 1.10.1966 i København (Vanløse Kirke) med Olaf Lindqvist, f. 14.5.1943 i København (Sundby Sogn), søn af klein og grovmedemester hos B & W Kaj Aage Oluf Lindqvist og Gerda Laura Sindal Jensen.

Hanne Jørholt blev 1961 student fra Nørre Gymnasium. Var derpå decipel på Holmblads Apotek, senere assistent der et par år. Begyndte at læse til cand pharm men opgav. Har været hjemmegående, men arbejder nu i RDB A/S, hvor hendes mand arbejder, som bogholder.

Oluf Lindqvist er også student fra Nørre Gymnasium. Blev gennem praktisk arbejde uddannet som programmer hos Data-centralen før læreforhold eksisterede. Begyndte 1.7.1967 i RDB A/S (Rationel Data Behandling) Sdr. Ringvej 41-45 i Glostrup, er som flere andre af medarbejderne også aktionær i foretagenet.

De bor 1977: Hortensiavej 5, Fløng.

De har 2 børn:

- (1 Lars Lindqvist, f. 6.6.1968 Roskilde Sygehus (døbt Fløng)
- (2 Camilla Lindqvist, f. 24.2.1972 Glostrup (døbt Fløng)

- b) Britta Jørholt, f. 29.9.1946 (adr. Skjulhøjalle 75)
døbt Vanløse Sogn.
Gift 27.4.1968 København (Rådhuset) med Gines Villar,
spansk maler som sejlede med norske skibe.

Ægteskabet opløst ca. 1970/71.

Britta Jørholt er kontordame, og de boede Ibsensvej 71
i Tåstrup til 1.3.1973 og flyttede til Støvring i Jylland,
hvor hun købte et hus sammen med en ung mand.

Hun bor nu juni 1978 i Langebæk (Præstø Amt).

Ingen børn i 1. ægteskab.

- c. EMIL Peter Hans Larsen, f. 23.10.1883 i Absalonsgade 54,3 København(Matthæus Sogn), d. 17.4.1954 Lyøvej 11,4 Frederiksberg (Godthaabs Sogn).
Gift 28.7.1914 i Frederiksberg Kirke og S med INGER Magdalene Petersen, f. 5.4.1891 Brøndbyvester, d. 8.11.1953 på Frederiksberg Hospital (Bopæl: Lyøvej 11) (Godthaabs Sogn).

Antagelig for at hjælpe moderen blev han efter konfirmationen ansat på H.C. Kristensens Skotejsfabrik (hans faster Marie var gift med H.C. Kristensen). Han var imidlertid ikke særlig energisk og blev senere fyret. Han kom senere i malerlære og blev en god og ordentlig maler, til slut selvstændig malermester. Hans kone Inger var langt fra så ordentlig som svigerinden Ida.

De havde 1 datter

- 1) Tove Larsen, f. 14.5.1915 født på Franz Howitz fødehjem, Frederiksberg, Solbjerg Sogn, døbt i Mariendals Sogn, bopæl: Holger Danskesvej 67,2.
Gift 18.6.1938 i Gentofte Kirke med HARALD Oluf Nielsen (ved navnebevilling 20.6.1936) Sussemiehl, f. 19.6.1914 på Lollandsvej 30, Frederiksberg (Godthaabs Sogn), søn af arbejdsmand Herman Sofus Georg Andreas Nielsen og Edel Dagnü Sussemiehl.

Harald Sussemiehl er frisør og havde fra 1943 frisørsalon, Stationsvej 10, Holte og boede Pilealle 20, Holte til ca. 1973 da de flyttede til Meløse, men beholdt forretningen i Holte.

Nuværende adresse 1976: Nordhøjvej 27, Meløse, 3400 Hillerød.

De har to børn.

- a) Sten Sussemiehl, f. 6.8.1942 Frederiksberg, døbt Sællerød S Bopæl: Holte.
Gift 26.7.1969 i Grønholt Sogn (Frederiksborg Amt) borgerlig vielse ved sognefoged med Ilse Høegh Schreder, f. 26.3.1945 i Randers (Skt. Peders Sogn), datter af Henry Schreder og Anna Høegh (Ditlev).

Sten Sussemiehl er student 1962 fra Holte Gymnasium.
 Dimiteret 1967 fra Holbæk Seminarium. Derefter lærer i
 Fredensborg med bopæl først i Fredensborg, fra 1973 i Græ-
 sted.

Ilse Høegh Schrøder dimiterede 1967 som børneforsorgspædagog
 fra Jægerspris. Virkede som sådan i Fredensborg til ca.
 1970. Bopæl 1978: Poppelager 10, Græsted.

De har 2 børn:

- 1) Kira Sussemiehl, f. 4.1.1970 Usserød, Hørsholm Sogn,
 døbt Fredensborg Slotskirke, Asminderød Sogn.
- 2) Jon Sussemiehl, f. 25.4.1973 Usserød, Hørsholm Sogn,
 døbt Græsted.

b) Ingrid Sussemiehl, f. 8.6.1945 Frederiksberg, døbt Holte
 Sogn. Bopæl Holte.

Gift 21.8.1971 i Søllerød Sogn med Bjørn Lasse Jensen, f.
 7.1.1944 ant. Skt. Lucas Sogn, København, søn af Helge
 Lasse Jensen og Inger Jakobsen.

Ingrid Sussemiehl kom efter endt skolegang i Holte Gymna-
 sium (4 m) til Københavns Rådhus, hvor hun fik uddannelse
 som assistent og stadig er ansat.

Bjørn Lasse Jensen er opvokset i Lyngby og Taarbæk, rea-
 list fra Taarbæk Skole, blev ansat på Rådhuset i Lyngby,
 hvor han blev assistent og nu 1978 er overassistent. De
 boede nogle år i Valby, Valby Sogn ved Helsinge.

Bopæl 1977: Ø. Paradisvej 13, Holte.

De har 2 børn:

- 1) Helle Jensen, f. 10.5.1972 i Valby, Valby Sogn, Frede-
 riksberg Amt.
- 2) Henrik Jensen, f. 16.5.1974 Valby, Valby Sogn, Frede-
 riksberg Amt.

D 2. Lars Larsen, f. 7.12.1848 i Kalvehave, d. 28.10.1904, Allegade 10, Frederiksberg (By og Sogn).

Gift 25.10.1878 i København (Matthæus Sogn) med MARTINE Nielsine Jørgensen, f. 31.3.1854 i Middelfart, d. 16.5.1936 på Frederiksberg Hosp. (Lindevangs Sogn), datter af brændevinsbrænder Rasmus Jørgensen og Nielsine Louise Poulsen. Boede Peder Bangsvej 73,1, Frederiksberg.

Lars Larsen også kaldet Lars på Tværs. Allerede som barn havde han ifølge hans søster Marie, været kantet og kontrær, han havde svært ved at enes med de andre søskende; tilnavnet fulgte ham gennem livet. Der er også givet andre og urigtige forklaringer på tilnavnets opståen. Han kom 25 år gl. i 1872 til København.

Han blev ant. hurtig opvarter og var ved brylluppet i okt. 1878 opvarter boende Toldbodvejen. Året efter i okt. 1879 ved datteren Bodils fødsel er han restauratør og bor Fredericiagade 49. I løbet af 1880 flytter de til Gothersgade 160, hvor de i årene til 1897 drev den dengang ret kendte og populære Cafe de Lac.

Den 22.5.1897 afhænder restauratør Johan Johansen Jensen den kendte restaurant Allegade 10 på Frederiksberg til Lars Larsen, som han drev til sin død i oktober 1904. Hans enke drev den videre, idet hun sad i uskiftet bo indtil ult. 1915, og hun afhænder så 17.7. 1916 restauranten til restauratør Chr. Christensen.

Om Allegade 10, Frederiksberg Selskabslokaler, foreligger der 2 bøger. I 1930 skrev Knud Bokkenheuser: Bidrag til Allegade 10. Historie, Festskrift: "Frederiksberg Selskabslokaler 1780-1930" (trykt på Frederiksberg Bogtrykkeri). Heri redegøres for de forskellige ejere fra 1780 til 1930. I 1955 udkom Niels Maare: Jens Andersen Hallebye. Udgivet af Charles Sørensen, Restauratør i Allegade 10. Charles Sørensens søn drev Allegade videre til ca. 1973, da han måtte lukke. Han ejer isøvrigt billedet af Lars Larsen, et lille oliemaleri som er afbilledet i Skriftet "Jens Andersen Hallebye".

Den ovennævnte restauratør Johan Johansen Jensen var ikke fagmand og "hans kone egnede sig ikke til at forestå Køkkenet. Følgen heraf var, at Jensen i de sidste Aar satte mange Penge til og i 1897 maatte opgive Forretningen og sælge den til Restauratør L. Larsen, der

havde skabt sig et Ry blandt Københavnerne som Leder af "Cafe de Lac" ved Søerne. Larsen døbte da sin Forretning om til "Frederiksberg Selskabslokaler" og da han i sin Frue, Martine Nielsine Larsen f. Jørgensen, havde en glimrende Støtte i Køkkenet, steg Forretningens Renommé i den Grad, at man med fuld Ret, takket være Fruens herlige Mad, betegnede Restauranten som "Frederiksbergs Neiiendam" og fra alle Byens Kanter strømmede Gæsterne til baade i Foreninger og i enkelte snævre Kredse, der dyrkede Keglespil og Fugleskydning, spiste til Middag og Aften og i alle Maader hyggede sig og befandt sig vel hos "Lars paa Tværs", som Københavnevittigheden havde døbt Værten, enten fordi han boede tværs for Kehlet (det nuværende Lorry), eller fordi han af Væsen var noget mut og tvær". (Citat fra Knud Bokkenheusens bog).

Lars Larsen og hans familie omgikkes bl.a. ikke søsteren Marie gift med skotsjefabrikant H.C. Kristensen, idet denne gren regnede sig for finere. Konfirmationsfester og andre festligheder i familien holdtes dog ofte hos Lars Larsen. Sønnen Olaf hjalp moderen som buffist og senere som forretningsfører i hvertfald omkring 1911.

Lars Larsen døde efter et 1/2 års tiltagende sygdom af åreforkalkning og Lars Larsens gravsted findes stadig på Solbjerg Kirkegård (B 390).

Lars Larsen havde 4 børn nemlig

BODIL Sofie Larsen, f. 4.10.1879 (a)

VILHELM Rasmus Larsen, f. 2.3.1881 (b)

INGEBORG Gertrude Marie Larsen, f. 12.5.1882 (c)

OLAF Martin Larsen, f. 28.2.1883 (d)

a. BODIL Sofie Larsen, f. 4.10.1879 Fredericiagade 49, København (Skt. Pauls Sogn), d. 8.7.1898 Allegade 10, Frederiksberg (By og Sogn) kun 18 år gammel af lungetuberkulose.

b. VILHELM Rasmus Larsen, f. 2.3.1881 i Gothersgade 160, København (Skt. Johannes Sogn), d. 23.4.1944 på Kommunehospitalet i København, bopæl Mobechsvej 19,2 Valby (Valby Sogn).

Gift

med MARIE Axeline Mogensen,

f. 1.3.1883 i

København (Matthæus Sogn), d. 10.7.1971

i

Valby

begr. Solbjerg Kirkegård, Frederiksberg (B 390), datter af arbejdsmand Axel Mogensen og Karen Marie Hansen.

Vilhelm var stor og flot, blev garder og arbejdede bl.a. 1901 som kontorist hos Trælasthandler H. Schandorf. I henhold til fætteren Aksel Kristensen (hans fasters søn), som kom sammen med Lars Larsens sønner, var han vist nok ved at skeje lidt ud, da han kom lidt for ofte i Schultz's Variete på Alleenberg. Efter at være blevet gift med en af syngepigerne, blev han ved faderens hjælp sendt til Amerika. Der rettede han sig op, navnlig ved hjælp af sin kone, som var af den rigtige støbning. Han kom hjem igen muligvis efter ca. 20 års forløb, d.v.s. muligvis midt eller sidst i 20'erne, måske i 30'erne. Han havde en cigarforretning vist nok i Toftegaardsalle.

De boede på Molbechsvej 19,2 i Valby.

De havde ingen børn så vidt vides.

- c. INGEBORG Gertrude Marie Larsen, f. 12.5.1882 i Gothersgade 160 st, København (Skt. Johannes Sogn), d. 11.7.1954 på Bispebjerg Hospital, bopæl Hobrogade 7,3 th, København (Rosenvængets Sogn). Gift 30.7.1904 i København (Getsemane Sogn) med tjener senere restauratør CARL Christian Theodor Petersen, f. 29.1.1879 i København (Skt. Jacobs Sogn), d. 4.10.1928 på Kommunehospitalet, bopæl Kvægtorvsgade 1 st, København (Maria Sogn).

Ingeborg Larsen hjalp først faderen i restaurationen Allegade 10, Frederiksberg Selskabslokaler i 1901 som kassererske. Da hun i juli 1904, da hendes far allerede var syg, blev viet med kongebrev i pastor Zeutens hjem til kelner Carl Petersen i Saxogade, boede hun selv Sønder Boulevard 60.

De boede på Vesterbro, fra nov. 1904 Enghave Plads 17,2, fra maj 1906 Sønder Boulevard 84,3 og senere fra ca. 1.5.1918 Kvægtorvsgade 1.

Den 2.4.1918 fik han bevilling til udskænkning af stærke drikke på Halmtorvet 27, og de drev Cafe Sjælland på hjørnet af Halmtorvet og Kvægtorvsgade til hans død og enken fortsatte i en del år.

De havde 3 børn:

Astrid Bodil Petersen, f. 3.1.1905 (1)

Kaj Olaf Petersen, f. 9.6.1909 (2)

Gunnar Vilhelm Petersen, f. 13.3.1923 (3).

- 1) ASTRID Bodil Petersen, f. 3.1.1905 Enghave Plads 17,2 København, (Kristkirkens Sogn).

Gift

- 2) KAJ Olaf Petersen, f. 9.6.1906 Skr. Boulevard 84,3 København (Skt. Matthæus Sogn).

Gift

Mekaniker boet Blegdamsvej 2,3 siden 1/6 1940 til e. 1974
adr. 1978: samme

- 3) GUNNAR Vilhelm Petersen, f. 13.3.1923 Kvægtorvsgade 1, København (Maria S), døbt i Skt. Matthæus Sogn.

Gift

d. OLAF Martin Larsen, f. 28.7.1883 i Gothersgade 160, København
(Skt. Johannes Sogn), d. 5.12.1922 i Victoriagade 8 st, København
(Elias)

Gift

med Annine Marie Nielsen, ant. f. 22.9.1885 i Nors, Thisted Amt,
død

datter af

Olaf Larsen var først efter konfirmationen maskinlærling på Frederiksberg Jernstøberi. Antagelig som følge af faderens død hjalp han moderen som buffist i Allegade 10. I 1911 er han forretningsfører hos moderen. Da biler kom frem for alvor, købte han en, som han kørte en art taxakørsel bl.a. for familie, det begyndte før 1910. Efter moderens salg af Frederiksberg Selskabslokaler, fortsatte han som tjener.

Der menes at have været børn i ægteskabet.

- D 3. Jens CHRISTIAN Larsen, f. 9.1.1851 i Kalvehave By og Sogn, d. 9.12.1915 i Bakkebølle, Vordingborg Landsogn.
Gift 5.3.1876 i København (Holmen S) med Karen MARIE Jensen, f. 20.8.1842 i Asnæs (Asnæs Sogn, Odsherred), d. 20.5.1927 i Bakkebølle, Vordingborg Landsogn, datter af smed i Asnæs Jens Christian Larsen og Johanne Christiane Olsdatter.

Jens CHRISTIAN Larsen tjente først fra 1868 3 gange i Vordingborg, hvor han var møllersvend, da han blev gift i 1876. Han kom efter sigende som ung til Folevad Mølle ved Kgs. Lyngby, senere har han været ved flere andre møller på Sjælland bl.a. i 1877 på Annisse Mølle, i 1880 i Unnerup på Vejby Mølle nær Tisvilde, fra ca. 1882-1885-86-87 på Endrup Mølle, Asminderød Sogn ved Fredensborg og til sidst i Bakkebølle ved Vordingborg, som ejer af Matr. Nr. 47 c, hvor han levede sine sidste år som arbejdsmand. Sønesønnen Kaj Denny Larsen fortalte, at Jens Christian Larsen havde den lille vandmølle i Bakkebølle, der lå langs med vejen til Nyraad.

Hans søster Marie fortalte, at skulle der være fest eller skulle der foregå noget, skulle man have fat i ham. Desværre blev han på sine gamle dage vel nok efter 1905 så forfærdelig fortrukket, at hans søn Laurits forbad sine børn at komme i hans hjem, så længe han levede.

Hans hustru skulle have været en elskelig dame.

Jens Christian Larsen havde 4 børn + 1 der døde.

Laurits Christian Larsen, f. 9.8.1877 (a)

Sofus Johannes Larsen, f. 7.10.1880 (b)

Thora Elise Larsen, f. 16.1.1883 (c)

Jens Peter Møller Larsen, f. 19.4.1885 (d).

- a. LAURITS Christian Larsen, f. 19.8.1877 i Annisse By og Sogn, d. 2.7.1954 på Vordingborg Sygehus, bopæl Goldschmidtsvej 28, Vordingborg.

Gift 27.11.1900 i Vordingborg Landsogn med PETRA Henriette (født) Larsen, f. 27.3.1877 i Troense, Bregninge Sogn, d. 1.8.1935 på Goldschmidtsvej 28, Vordingborg, datter af skibsfører Frederik Christian Larsen og Heda Fanny Dennig i Troense.

Laurits Larsen kom tidligt ud at sejle som kok og senere som jungmand. Nogle år efter kom han ind i ØK og var med på nogle af firmaets første ture til Østen som Kvartermester. Han af-tjente sin værnepligt i marinen og var med på et togt med "Valkyrien" ca. med Prins Valdemars søn som næstkommanderende. Fra omkring 1896 til 1902 var han fisker i Gaa-bense (i 1897 fiskerifoged der).

Da han vies i 1900 nævnes han som fisker. Hans kone boede omkring 1901 i et stykke tid hos hans mor i Bakkebølle. Han tog efter at han var blevet gift sætteskippereksamen i ca. 1902 og sejlede nogle år med en stenskude mellem Møn og København. Da færgefarten Gedser - Warnemünde åbnede i 1904, fik han stilling som matros der og senere da børnene ikke kunne tåle det barske klima i Gedser ved Madsnedø - Orehoved overfarten mellem 1907 og 1915.

Ved et tilfælde kom han ind i forsikringsbranchen i Statsanstalten for Livsforsikring og senere også i Absaløn. Mens han stadig sejlede, oparbejdede han en rigtig god portefølje inden for disse selskaber og var til sin død i 1954 meget anset i Vordingborg og meget værdsat af sine kunder. Han led iøvrigt i mange år af sukkersyge.

Også i den fjernere families kreds og af sine børn var han meget agtet og han var altid så blid af natur, sød og venlig, både som menneske og som fader.

Hans ægteskab og forholdet til hans brødre var for de sidstes vedkommende, uvist af hvilken grund, nok ikke så lykkeligt, som han fortjente. Hans hustru havde med en maskinist, Carl Villiam Andersen i Maarum, før hun blev gift en datter Rosa født 1897 og hun var husbestyrerinde, da Laurits giftede sig med hende. Til trods for at Laurits i 1901 adopterede Rosa, følte Petra, at hun havde været tvunget til at gifte sig med Laurits og hun fandt aldrig tilværelsen tilfredsstillende.

Det var tilsyneladende Petra, der skabte familieuroen. Hun havde et frygteligt temperament og hun nærede ligefrem et had mod Laurits brødre. Det var for hende, at børnene ikke måtte besøge

farbrødrene Sofus og Jens Peter og ville Laurits Larsen selv tale med dem, måtte han snyde og lyve sig til det. At Rosa var født uden for ægteskab (det blev dengang nærmest anset for en forbrydelse og Laurits's brødre har måske set ned på hende af den grund) og et par år før Laurits giftede sig med Petra, blev helt fortiet for børnene. Da Kaj Denny Larsen engang spurgte farmoderen om, hvornår hans forældre skulle have selv bryllup, blev dette rapporteret til faderen Laurits, som betydede Kaj kraftigt, at lade være med at spørge om det. Rosa fandt selvfølgelig sin dåbsattest ved en lejlighed og blev klar over forholdet.

Da Kaj skulle giftes kom det til et brud mellem ham og især moderen.

Petra døde pludselig i 1935 af tarmslyng i løbet af nogle timer. Laurits søsterdatter Ruth Jørgensen blev så husbestyrerinde for ham et par år til hun blev gift i 1938. Senere

Når Laurits Larsen kom til København for på Hvidøre at få behandling for sin sukkersyge, besøgte han familien ikke mindst sin faster Marie g.m. H.C. Kristensen og disses børn. Han

Laurits Larsen havde med Petra 6 børn + adoptivdatteren Rosa nemlig:

	<u>Side</u>
ROSA Carla Hansa Vilhelmine Larsen, f. 19.8.1897 (1)	32
ORLA Kristian Dennis Larsen, f. 9.8.1901 (2)	33
KAJ Vilfred DENNY Larsen, f. 12.9.1903 (3)	35
VIOLA Lilla Larsen, f. 25.7.1905 (4)	37
TOGO Denis Larsen, f. 19.9.1907 (5)	38
FINN Boris Dennig Larsen, f. 20.7.1915 (6)	41
BJØRN Dennig Larsen, f. 13.1.1925 (7)	41

- 1) ROSA Carla Hansen Vilhelmine (f. Andersen adopteret 20.3.1901) Larsen, f. 19.8.1897 i Gaabense, Nørre Védby Sogn, Falster, død 5.4.1978 i Vordingborg.
Gift 3.11.1918 i Næstved (Skt. Peder Sogn) med enkemand, maskinfabrikant Hakon Fischer, f. 8.8.1880 i Asnæs Sogn, Holbæk Amt, d. 13.9.1970 i Vordingborg, søn af købmand i Asnæs Jørgen Peter Fischer og Karen Sophie Matthiesen.

Hakon Fischer var gift 1. gang 2.11.1913 i Asnæs med Anna Hansine Ottilie Christensen, f. 14.2.1881 i Rudkøbing, d. 24.3.1917 i Vordingborg i barselsseng, datter af urmager Knud Christensen og Karoline N.

Rosa var på kontoret hos Fischer på maskinfabrikken (m/jernstøberi) i Vordingborg. Deres bryllup fandt, for at undgå at vække opsigt, sted i Næstved, selvom de hele tiden boede i Vordingborg. Hakon Fischer var en meget markant skikkelse, vel nok Vordingborgs mærkeligste mand.

Hakon Fischer havde 3 døtre i første ægteskab, som hun 21 år gl. blev stedmoder til nemlig:

Karen Fischer, f. 20.8.1914 i Vordingborg
 Kirsten Fischer, f. 8.10.1915 i Vordingborg
 Anna Fischer, f. 5.3.1917 i Vordingborg

Selv fik de 3 børn nemlig:

Grethe Fischer, f. 1.11.1919 i Vordingborg
JØRGEN Peter Fischer, f. 12.3.1921 i Vordingborg
Else Fischer, f. 10.4.1924 i Vordingborg

Ægteparret boede en årrække på Algade 93. Rosa Fischer boede sidst Skoleparken 7, Vordingborg.

2) ORLA Kristian Dennis Larsen, f. 9.8.1901 i Gaabense, Nørre Vedby Sogn.

Gift 1. gang 20.7.1921 på Haslev Sygehus, Haslev By og Sogn, Præstø Amt, med Jensine MARIE Frederiksen, f. 9.6.1896 i Levetoftede (Øde - Førslev Sogn, Præstø Amt), død 11.9.1962 i Hvidovre, datter af husejer i Levetoftede Niels Peder Frederiksen og Louise Dorthea Jensen (Hun gift 2. gang 30.11.1934 Helsingør Rådhus med arkivar Jens Peter Vognsen).

Gift 2. gang ant. 1931 - 33 i USA med schweizer med fornavn Mikki, død ca. 1961.

Gift 3. gang i USA ant. Arkansas med Mildred N.

Han emigrerede til USA i 1927, mens kone og barn blev her, 1931 blev de skilt. Hustruen flyttede med barn til Helsingør i 1934, hvor hun blev gift. Da hendes mand døde, flyttede hun til datteren i Hvidovre. Orla Dennis Larsen har en søblefarm i Syd Arkansas.

I 1. ægteskab er der 1 datter
Edith Marie Denny Larsen (a)

I 3. ægteskab 3 børn
1 pige død af slangebid
2 endnu levende

Det er ikke lykkedes at få hans adresse.

a) EDITH Marie Denny Larsen, f. 21.7.1921 på sygehuset i Haslev (By og Sogn).
Gift 30.9.1944 i Helsingør () med Frederik BØRGE Hansen, f. 31.10.1920 i St. Heddinge (By og S) Vestergade, søn af particulier Hans Christian Hansen og Karen Andrea Jensen.

Hun arbejder som kasserske på en kantine.
Hendes mand er opvokset i Haarlev og er monter i Atlas Copco i Glostrup.

De bor (1978): Hvidovrevej 132 C, Hvidovre.

De har to børn:

- (1 Per Hansen, f. 28.12.1945 i København (Helligkors Sogn)
 Adresse Højdevej.
Gift 25.9.1972 i Jerup (Ellinge Sogn v. Frederikshavn)
med Vibeke Madsen, f. 5.4.1952 i Jerup.

Per Hansen er værktøjsmager i Frederikshavn, hvor de bor.

De har 2 børn

- (a Michael Hansen, f. 3.3.1973 i Frederikshavn
 (b Erik Hansen, f. 13.5.1976 i Frederikshavn

- (2 Birthe Marie Hansen, f. 26.9.1948 i København (Skt. Josephs Hospital, Helligkors Sogn). Bopæl: Hvidovrevej 132 C. Hun er kontoruddannet.
Gift 1. gang 6.9.1969 i Hvidovre Kirke med Knud Malmkær, brandmand i Glostrup, f. 13.2.1946.

Gift 2. gang 1976 i Vallensbæk, Brøndby Strand
med Aage Møller Frandsen, salgschef i Slagteriernes Fælleskontor i København, f. 21.4.1944 eller 45 ant. Hellerup.

Hun bor 1978: Tybjergparken 69, Brøndby Strand.

Hun har 2 børn

- (a Kathrine Malmkær, f. 24.12.1971 på Amtssygehuset i Glostrup. Bopæl: Brøndby Strand.
 (b Christian Frandsen, f. 10.8.1976 på Amtssygehuset i Glostrup. Bopæl: Brøndby Strand.

3) Kaj Vilfred DENNY Larsen, f. 12.9.1903 i Gaabense, Nørre Vedby S.

Gift 15.2.1931 i Pedersborg S, Sorø Amt med POULA Erna Christiane Johannessen, f. 18.4.1909 Skælskør, datter af maskinfabrikant Morten Johannessen og Ane Dorthea Marie Jensen.

Kaj Denny Larsen blev udlært som urmager hos L.A. Nielsen i Vordingborg, hvor han boede i læretiden.

Kom derpå til urmager Steen i Maribo, til han kom ind som soldat. Derpå kom han tilbage til Maribo til urmager Knudsen, derpå til Fredensborg og herfra til Holstebro og videre til Aabenraa, hvor han var i 5 år og havde en pragtfuld tid der.

Da han havde sparet 3.000 kr. sammen, skrev han til faderen, som havde lovet at hjælpe ham med penge, når han engang skulle starte egen forretning. Valget faldt på Skælskør, hvor hans far havde set, at en urmager Riis ville sælge, der handlede den 1.2.1929. Faderen Laurits lånte ham 15.000 kr. kontant, hvilket var mange penge dengang.

Han var imidlertid blevet forlovet. Moderen ringede så til ham og sagde, at de 15.000 kr. plus renter var forfaldne til tilbagebetaling inden han giftede sig. Han meddelte moderen, at han giftede sig om 14 dage. Hun ringede hver dag, for hun havde ikke fået pengene, som han måtte skaffe ved banklån, hvortil han måtte stille kautionister. Det var svært, men lykkedes. Moderen mente, at hendes penge var i fare, fordi hans tilkommende aldrig havde været ude og altid gået hjemme, desuden var hun for ung. Det medførte et brud i nogle år. De blev dog senere forsonet. På det tidspunkt var moderen (midlertidigt) flyttet fra Laurits til København (Amager).

Kaj Denny Larsen, som var udlært som urmager, gik senere over til at være guldsmed, og har haft sin forretning i Skælskør til ca. 1977/78. Bopæl: Algade 45, Skælskør.

De har en datter.

a) Jytte Denny Larsen, f. 11.12.1931 i Skælskør.

Gift 1. gang 17.12.1955 i Godthaab på Grønland med LARS Peter Niels Lynge, f. 29.8.1927 i Godthaab, søn af seminarielærer i Godthaab, senere folketingsmedlem Augo Lynge og Ketura Hejlmann.

Egteskabet opløst 1957.

Gift 2. gang 17.5.1967 i Holsteinsborg Slotskirke, Holsteinsborg Sogn, Sorø Amt med HENNING Erik Gotsche, f. 4.7.1912 i Holsteinsgade , København (Frihavns Sogn), søn af Hakon Ove Schaltz Gotsche og Stella Eleonora Frost Jensen.

Jytte Denny Larsen tog realeksamen og var 1 år på Mariaforbundet på Frederiksberg. Er handelsskoleuddannet og var 2 år i 1949 - 51 på Ritmanns College i England. Hun rejste 1955 til Grønland, idet hun blev ansat som sekretær for Landshøvdingen i Grønland, hvor hun blev gift. Egteskabet blev opløst 1957 og hun kom samme år tilbage til Danmark, hvor hun fortsatte i Grønlandsministeret i 3 år til 1960. Hun er nu sekretær på De forenede Bryggerier på Carlsberg og har bl.a. siden ca. 1971 siddet i indkøbsafdelingen som indkøber.

Hendes mand Henning Gotsche er ligeledes ansat i De forenede Bryggerier, som overinspektør på Tuborg i repræsentationen, indenbys afdeling.

Hun har ingen børn.

4) VIOLA Lilla Larsen, f. 25.7.1905 i Gedser, Gjedesby Sogn.

Gift 1. gang 1.12.1945 i Aarhus (Vor Frue, Domsogn) med skrædermester Jens Sørensen Høegh, f. ca. 1890 i Aarhus, død i Aarhus ca. 1976, 86 år gl.

Egteskabet opløst.

Gift 2. gang 18.11.1959 i Aarhus (Rådhuset) med Karl IVAN Boier Seistrup ved navnebevilling 13.2.1919 BOYER (kalder sig Iwan), f. 13.12.1899 i Skælshør, søn af overlæge i Skælshør Jens Ludvig Johannes Seistrup og Gudrun Boier.

Viola Larsen var i en guldsmedeforretning i Struer fra 1932 til 1942, købte så en parfumeforretning i Aarhus, hvor hun siden har boet. Fra okt - nov 1947 havde hun en kunstshop Kunst - Keramik med antikviteter på Åboulevarden lige overfor Magasin i Aarhus, hun afhændede den 3 uger før hun i 1972 kunne have haft 25 års jubilæum.

Iwan Boyer var overtelegrafist i Det Forenede Dampskibsselskab og sejlede på ruten København - Aarhus. Var i 40 år ansat i selskabet.

Bopæl 1977 (fra før 1973): Vangen 1, Højbjerg pr. Aarhus.

- 5) TOGO Denis Larsen, f. 19.9.1907 i Gedser, (Gedesby Sogn).
Gift 3.1.1934 i Vordingborg (Købstads Sogn) med Maren ELISA-
BETH Agger, f. 8.5.1914 på Østervej i Vordingborg (Landsognet)
 datter af kolonnearbejder Christen Christensen Agger og Maren
 Margrethe Pedersen.

Togo Larsen kom i efteråret 1921 en uge efter sin konfirmation til søs som dæksdreng på Ø.K.'s m/s "Peru" på nogle 6 mdr's rejser til Østen, senere med Ø.K.'s m/s Chile til Australien. Han skulle, vist nok mellem disse ture, for at kunne tage styrmandseksamen, have været med skoleskibet København, der forliste i 1928, men på grund af dårlige nyrer kom han ikke med. Under kuren boede han på Skovbogaards alle 14 hos H.C. Kristensen gift med hans fars faster.

Han rømte 2 gange fra m/s Chile, først på Filipinerne, men blev fanget 3 dage senere og sat om bord igen, senere i Valencia i Spanien, hvorefter han sejlede med forskellige udenlandske skibe (norske, svenske, engelske og en belgisk) med udgangspunkt fra St. Nazaire i Frankrig, blandt andet med nogle af de sidste barkskibe som "Oakhurst" og "Canterbury". Det sidste var "Dagny" af Haugesund i Norge, som blev solgt til ophugning i Liverpool, hvor han blev afmønstret. Efter forskellige rejser kom han med et norsk skib til Canada, hvor han rømte fra skibet den 17 maj enten 1925 eller 26. I Canada var han skovhugger, plantagearbejder, maler, skorstensfejer, i Vancouver, B.C. var han pelsjæger og på jernbanekonstruktion til guldminerne ved Flin Flon, helt oppe i ødemarken, nordvest for Hudson Bay. Han havde krydset Canada fra nord til syd og øst til vest. Canada var "tørslagt" dengang, så spritsmugling skulle også prøves, men i foråret 1933 blev han stukket og Taget. Det kostede 30 dage i brummen og deportation, da han ingen canadiske papirer havde.

Den 3. maj 1933 stod han igen i Danmark, hvor han 27 år gl. gik i gang med en mekanikeruddannelse og blev gift. I 1936 købte han en ejendom og drev en cykelforretning i Vordingborg i de sidste krigsår. I begyndelsen af 1948 solgte han ejendom og forretning og rejste med familien til Chicago, men måtte give op i 1952; han var værkfører på en ventilationsfabrik.

Hustruen trivedes ikke og familien rejste hjem i 1951.

Efter hjemkomsten købte han ved Vordingborg en landbrugs-ejendom på 2,5 ha, hvor det meste jord allerede var solgt fra. Senere solgte han halvdelen af jorden fra, så der er 1,2 ha tilbage. Her drev han hønseri og biavl. Hustruen, der i sine unge dage havde været i Carl Scheplers Kaffeforretning i Vordingborg, var bestyrer for denne fra 1951 til 1957, da den blev nedlagt. Siden da har hun været hjemmegående husmor. Samtidig hermed hørte han op med det nu urentable hønseri, men udvidede biavlen. I 1958 blev han så ansat som kedelpasser på Vordingborg Kaserne, hvorfra han blev førtidspensioneret i januar 1974.

Adresse 1976 Elmehus, Næstvedvej 160, Vordingborg.

De har 2 børn.

- a) Liss Denis Larsen, f. 19.1.1935 Vordingborg Købstad.
Gift 19.7.1958 i Vordingborg med Knud Frandsen Gønget,
 f. 13.11.1926 i Odense (Thomas Kingo Sogn). Søn af

Liss Denis Larsen er korrespondent.
 Knud Gønget
 var prokurist og er nu grosserer.

Adresse 1978: Kolllelevbakken 35, Virum.

De har 2 børn

- (1 Anne Gønget, f. 9.4.1962 i Hellerup (Helleruplund Sogn).
 (2 Jens Gønget, f. 22.8.1968 i Hellerup (Helleruplund Sogn).

- b) Keld Denis Larsen, f. 6.9.1939 i Vordingborg Købstad.
Gift 17.2.1962 i Nykøbing Falster med Birgit Henriksen,
 f. 4.9.1939 i Nykøbing Fl., datter af

Han er tapetserer og hun er sygehjælper, de boede til

ca. 1976 på Ejegodsvej 29, Nykøbing Fl., men flyttede
så til Bogfinkevej 26 i Kraghave ved Nykøbing.

De har 2 børn

(1 Henrik Denis Larsen, f. 7.10.1965, Nykøbing Fl.

(2 Anja Denis Larsen, f. 21.12.1972, Nykøbing Fl.

- 6) Finn Boris Dennig Larsen, f. 20.7.1915 i Vordingborg Købstad.
Gift 25.3.1938 i København (Rådhus) med Dora Astrid RAGNHILD Pedersen, f. 17.4.1919 i Præstø (By og Sogn) Adelgade 18-20, datter af kusk (senere chauffør) Thorvald Petersen og Anna Marie Hansen.

Finn Larsen kom i barber- og frisørlære i Vig i Odsherred, men kom aldrig rigtig til at arbejde ved faget. Før 1935 var han ansat på tegnestuen hos Burmeister & Wain i København, men holdt op p.g.a. gigtfeber der. Han var iøvrigt i sine unge dage lidt af en bohemnatur, kom en del sammen med skuespilleren Knud Rex. Han arbejdede på en eller flere fabrikker bl.a. hos Laur. Knudsen, København og de sidste 10 år der, var han lagerforvalter. Han blev i begyndelsen af 1970'erne invalidepensioneret da "lungerne er blevet slået i stykker".

De har boet på Vesterbro bl.a. i Ll. Colbjørnsens Gade i 1938. Boet (og bor) i Sommerstedgade 34, København V. i nogle år.

De har 1 søn

- a) JOHN Boris Larsen, navneforandring til Doman, f. 15.7.1938 i København (Maria Sogn) Lille Colbjørnsensgade.
Gift 1. gang ca. 1963/65 i
med
 f.

Ægteskabet opløst ca. 1971.

Han var bogtrykker, men er ca. 1973-74 optaget på Københavns Universitet og studerer teologi.

Han har 2 sønner

- (1 f. ca. 1965/66
 (2 f. ca. 1967/68

- 7) BJØRN Dennig Larsen f. 13.1.1925 Vordingborg d. 24.12.1942 Næstved. Var i urmagerlære i Næstved, ville have været musiker. Døde pludseligt for egen hånd, 17 år gl.

b. SOFUS Johannes Larsen, f. 7.10.1880 i Unnerup i Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, d. 15.3.1960 i Nyborg (Sprotoften 38), begr. på Korsør Kirkegård.

Gift 1. gang 10.5.1903 i København (Apostels Sogn) med Karen SOFIE Corfitzen, f. 22.4.1883 i Lille Vindinge (Kastrup Sogn ved Vordingborg), d. 7.4.1927 i Magleøgade 20, Korsør, 44 år gl., datter af indsidder i Lille Vindinge Lars Corfitzen og Ane Lisbeth Jensen. Der var 3 børn i dette ægteskab.

Gift 2. gang 1.8.1928 med enke efter 1. ægteskab Johanne Marie Nielsen, f. Jensen, f. 8.4.1889 i Silkeborg, d. 17.12.1964 i København (Brønshøj Sogn) på Spanagervej 9, hos sønnen ingeniør Poul Nielsen. Hendes faste bopæl var Sprotoften 38, Nyborg. Hun var datter af fabriksarbejder Jens Peter Jensen og Bodil Marie Nielsen.

Sofus Larsen kom tidligt ud at sejle. Han boede på Vesterbro nogle år, bl.a. ved vielsen (sømand) og derefter i Istedgade 62,4 o.g. og senere i Saxogade 99,1 som arbejder. Senere kom han til Masnedø - Orehoved Overfarten som matros ved Statsbanerne, og de boede på Masnedø fra ca. 1905/6 til mellem 1909 og 1914, da familien flyttede til Strandvej 10 i Korsør, hvor han fik ansættelse som matros ved Statsbanernes Storebåltsoverfart og blev pensioneret herfra i 1947/48, da han var 67/68 år gl. Hans første hustru døde i 1927 og han giftede sig knapt 1 1/2 år senere igen og solgte huset i Korsør ca. 1930, flyttede til eget hus på Provst Hjortsvej 8 i Nyborg. Senere flyttede de ud på Sprotoften 38 i en lejlighed. Som pensionist fik han siden tiden til at gå med at bygge skibe til kirker og lignende.

I 1. ægteskab havde han 3 børn

JOHN Corfitz Larsen, f. 1907, Masnedø (1)

Karen ELLA Larsen, f. 1909, Masnedø (2)

Thora MAJA Larsen, f. 1914, Korsør (3)

1) JOHN Corfitz Larsen, f. 27.7.1907 på Masnedø (Vordingborg Landsogn).

Gift 1. gang 16.6.1935 i Mesinge Sogn (ved Kerteminde) med

Ellen Poulsen, f. 16.6.1906 i Midskov, (Mesinge Sogn), d. 4.1.1958 på Svendborg Sygehus, datter af husmand i Midskov Poul Poulsen og Pouline
Gift 2. gang 11.6.1958 i Svendborg (Rådhuset) med Aase Olsen, f. 29.8.1918 i Odense (), datter af tekstilarbejder Rasmus Alfred Olsen og Helga Jespersen.

John Larsen er udlært som isenkræmmer ant. i Korsør, men arbejdede senere som gartner ved forskellige (fynske) godser ant. først ved Holckenhavn ved Nyborg, senere sidst i 1950'erne ved hovedgården Løgtved, Stenstrup ved Svendborg. Flyttede 1958 til Odense hvor han har arbejdet som tekstilarbejder på Brandts Klædefabrik.

Boede 1974: Stationsvej 16 A, Odense.

Han har i 1. ægteskab 2 børn:

- a) Poul Corfitz Larsen, navneforandring til Corfitzen, f. 31.5.1934 i Flødstrup (By og Sogn), Svendborg Amt.
Gift 13.4.1954 i Vejle med Else Stochholm, f. 19.2.1933 i Hundstrup sogn ved Vester Skerninge, Svendborg Amt, Fyn, datter af husmand Christian Stochholm og Rasmine Hansen.

Udlært som karetmager i Svendborg. Senere selvstændig autoopretter, Corfitzen & Andersen Auto-Opret i Dalum.
 Bor 1974: Egebakken 9, Skt. Klemens pr. Hjallesø.

Han har 2 børn:

- (1 Jens Corfitzen, f. 29.8.1957 i Svendborg.
 (2 Mette Corfitzen, f. 15.12.1961 i Odense.

- b) Jytte Larsen, f. 22.12.1935 i Nyborg. Ekspeditrice.
Gift 12.6.1954 i Faaborg (Rådhus) med JOHANNES Bernhard Thuesen, f. 4.4.1935 i Løgeskov landsby, (Stenstrup Sogn, Svendborg Amt), søn af
 Chauffør. Bopæl 1974: Tværvej 5, Kværndrup.

De har 2 børn

- (1 Lone Thuesen, f. 13.11.1955 i Krarup S (Svendborg Amt)
- (2 Birthe Thuesen, f. 23.6.1959 i Krarup S, (Svendborg Amt).

2) Karen ELLA Larsen, f. 10.2.1909 på Masnedø, Vordingborg Landsogn.

Gift 12.7.1941 i Nyborg med Niels AAGE Knudsen, f. 24.7.1908 i Tørring (Skanderborg Amt), søn af postbud Hans Knudsen og Bodil Otzen. Aage Knudsen er uddannet som konditor, men blev ret snart rejsemontør for Nordiske Kabel- og Traadfabrikker i København, hvor hustruen iøvrigt har været ansat på kontor fra før 1950, først på Frederiksberg senere i Glostrup. De har boet på Bramstykkevej 51, Valby siden de blev gift i 1941.

De har 1 datter:

- a) Bente Knudsen, f. 16.7.1934 i København (Krist Sogn).
Gift 9.3.1958 Aalholm Sogn med elektriker Erling Rammen, f. 16.5.1936 ant. i Lillestrøm i Norge, søn af Leif Rammen og Otvig R.

De flyttede straks til Lillestrøm i Norge (mellem Oslo og Lillehammer).

De har 2 børn

- (1 Elisabeth Rammen, f. 9.9.1959 i Lillestrøm, Norge.
- (2 Maj Britt Rammen, f. 31.8.1961 i Lillestrøm, Norge.

3) Thora MAJA Larsen, f. 23.5.1914 på Strandvej 10, Korsør.
Gift 1. gang 8.9.1934 i Nyborg med mejerist Werner Weber, f. 17.8.1906 i Teufelen (ant. Kanton Bern) i Schweiz, død 18.9.1969 i Schweiz.

W. Weber var østemester på et mejeri i Vallø (Sjælland) og de boede i Vedskølle hele ægteskabet, som blev opløst ca. 1948. Med ham har hun 4 børn.

Gift 2. gang ca. 1950 ant. i Svendborg med Harry Rasmussen,
f. 6.5.1921 i Stenstrup Sogn ved Svendborg.

Ægteskabet ant. opløst før 1974.

Arbejdsmand på Svendborg Dampmølle.

I andet ægteskab er der 2 børn.

Maja Larsens børn af 1. ægteskab er:

a) INGER Sofie Mathilde Weber, f. 21.7.1935 i Vedskølle
(Herfølge Sogn) pr. Vallø.

Hun er postassistent.

Gift 12.7.1952 i Nyborg med Leo Weber, f. 15.4.1921 i
København.

Leo Weber var 1974 ansat ved en forbrændingsanstalt og
boede da Pligtgaardsvej 8, Brøndby Strand ved København.

De har en datter

(1 Irene Weber, f. 26.7.1952 i Nyborg.

I 1974 ugift ekspeditrice, adr. Pligtgaardsvej 8, Brønd-
by Strand.

b) Hedy Weber, f. 19.12.1936 i Vedskølle (Herfølge Sogn)
pr. Vallø.

Kontorassistent.

Gift 28.12.1964 i Marslev Sogn ved Odense med Adolf Vous,
f. 26.11.1920 i Humble S, Langeland, søn af

Forvalter, 1974 boende: Odensevej 58, Bogense.

De har 2 børn

(1 Dorte Vous, f. 13.12 1965 i Ejlby Sogn ved Bogense.

(2 Tina MARIA Vous, f. 8.11.1969 i Ejlby Sogn ved Bogense.

c) Lis Corfitz Weber, f. 3.1.1939 i Svendborg.

Gift 2.5.1958 i Usserød (Hørsholm Sogn) med Helmuth Stol-
berg, f. 9.12.1937 i Svendborg () søn af

Han er vinduespolerer. Bopæl 1974: Klyveren 87, Snekkersten.

De har 2 børn

- (1 PIA Jean Stolberg, f. 3.6.1958 i Humlebæk (By og Sogn)
 (2 Anne Stolberg, f. 18.7.1963 i Helsingør ()

- d) JØRGEN Alfred Weber, f. 20.3.1941 i Svendborg. Laborant.
Gift 14.4.1968 i Hundested (Thorup Sogn) med Lissi Nielsen,
 f. 26.8.1948 i København (), datter af

Bopæl 1974: Haredalen 10,1, Hundested.

De har 2 børn

- (1 Brian Weber, f. 18.2.1969 i København
 (2 Jeanette Weber, f. 20.1.1972 i Frederiksværk.

Maja Larsens børn i andet ægteskab er

- e) Hanne Rasmussen, f. 22.1.1951 i Svendborg. 1974 ugift pakkerske, bor hos moderen, St. Byhavevej 18,1, Svendborg.
 f) Flemming Rasmussen, f. 6.3.1955 i Svendborg. 1974 ugift smed boende hos moderen, St. Byhavevej 18,1, Svendborg.

Jens Christan Larsens 3. barn var

- c. THORA Elise Larsen, f. 16.1.1883 i Endrup (Asminderød Sogn), d. 11.8.1914 Magleby Skov, Magleby Sogn, Stevns Herred, begravet Vordingborg.

Gift 7.2.1908 i København (Rådhuset) (indført i Matthæus Sogns Kirkebog) med Jørgen Jørgensen, f. 18.10.1882 i Magleby, (Magleby S, Stevns Herred), d. 7.8.1908 Frederiksberg (Skt. Lucas Sogn), søn af husmand Jens Jørgensen og Ane Dorthea Petersen.

Jørgen Jørgensen var portør ved Statsbanerne. Han forulykkede ved rangering på Frederiksberg Station, fik hovedet knust og armene brækket, kun 6 måneder efter han var blevet gift.

Thora havde først tjent i Bakkebølle, senere i København; efter brylluppet boede de Sindshvilevej 5,1. Senere fik hun en lejlighed ved passagen Godthaabsvej 26. Hun led ligesom broderen Laurits af sukkersyge og var ofte på hospital i København. Hun boede sine sidste år i Bakkebølle ved Vordingborg og ernærede sig først ved at vaske, senere ved skræddersyning. Da hun var meget syg, var datteren Ruth i pleje hos familien.

De havde en datter

- 1) Jørgine RUTH Jørgensen, f. 7.4.1908 på Frederiksberg Fødehjem på Howitzvej (Frederiksberg Sogn), døbt i Skt. Thomas Sogn. Gift 6.5.1938 i Vordingborg med Herman Olsen, f. 15.10.1899 i Bakkebølle (Vordingborg Landsogn), søn af handelsmand Jens Olsen og Ane Kirstine Hansen.

Herman Olsen var vognmand i Vordingborg. Ruth Jørgensen boede fra sit 6. år efter moderens død hos morbroderen Jens Peter Larsen, som også var vognmand i Vordingborg fra 1918. Senere fra 1935 til 1938, da hun blev gift, var hun husbestyrerinde for sin morbror Laurits Larsen. Hendes mand Herman Olsen er bror til Hansigne Boline Olsen, som var gift med den morbror, hun voksede op hos.

De har ingen børn.

Bopæl 1974: Boulevarden 19, Vordingborg.

d. JENS PETER Møller Larsen, f. 19.4.1885 i Endrup, Asminderød Sogn, d. 7.10.1923 i Valdemarsgade 23, Vordingborg, af meningitis.

Gift 10.11.1905 i Vordingborg med HanSIGNE Boline Olsen, f. 27.2.1881 i Bakkebølle (Vordingborg Landsogn), d. 1.2.1948 i Vordingborg, datter af handelsmand i Bakkebølle Jens Olsen og Ane Kirstine Hansen.

Jens Peter Larsen var først ølkusk i Nyraad, senere i Vordingborg, fra 1918 vognmand sammesteds. De havde en datter Thora, som døde 3 dage før Jens Peter Larsens søster Thora Larsen, gift Jørgensen, døde. Datteren døde efter et stik af et giftigt insekt i øjet under en skoleskovtur, der optrådte blodforgiftning. Efter tabet af denne datter tog de Thoras datter Ruth til sig, som så blev hos dem til 1935 (se foran).

De havde en datter

1) THORA Vilhelmine Larsen, f. 24.12.1905 i Nyraad, Vordingborg Landsogn, d. 7.8.1914 på Vordingborg Sygehus (Bopæl: Algade 104, Vordingborg) af blodforgiftning efter insektstik.

Lars Hansens 4. barn var

- D 4. Peder Larsen, f. 19.1.1853 i Kalvehave, død 18.6.1896 på Kommunehospitalet i København (indført i Skt. Matthæus Sogn, hvor han boede på Enghavevej 20,4).

Gift 16.7.1886 i Frederiksberg Sogn med enke efter 1. ægteskab JOSEPHINE Magdalene Larsen, født Gude, f. 15.6.1845 i København (Vor Frelsers Sogn), d. 1.2.1924 i København i De Gamles By (sogn), datter af skibsbødker Mathias Christian Gude og Ellen Margrethe Andersen.

Peder Larsen kom fra Kalvehave Sogn 12.4.1871 kun 18 år gl. til København. Han blev cigarmager og nævnes som sådan som fadder til flere af søsteren Dorthea Larsen g. m. Niels Jensens Børn i 1881 - 1886. I 1880'erne boede han først i 1881 i Sølvgade 4, men senere på Vesterbro i 1883 i Danmarksgade 12, i 1884 i Dannebrogsgade 12,3 og fra ca. 1885 på Vesterbrogade 87, hvor også hans søster Marie Larsen g. m. daværende skomagemester Hans Christian Christensen boede. Peder Larsen havde her en lille butik, hvor han solgte cigarer, som han selv rullede, foruden f.eks. kridtpiber. Den ældste af Marie Kristensens børn Folmer krøb som lille ind under disken og sad der og spiste hans kridtpiber. Han døde pludselig af lungebetændelse efter få dages sygdom kun 43 år gl.

Hans kone Josephine Larsen var en venlig og nydelig, statelig dame. Hun var enke, da hun blev gift med Peder Larsen. Hun blev 7.2.1875 i København (Trinitatis Sogn) gift med kusk Hans Jørgen Larsen, f. 8.9.1849 i Vaalse by (Vaalse Sogn på Falster), død 14.4.1883 på Frederiksberg Hospital (Bopæl: Danmarksgade 12,4, Frederiksberg, Skt. Markus Sogn), søn af Lars Nielsen og Maren Kirstine Hansdatter. De boede først i Vognmagergade 32, hvor deres søn Hans Gude Larsen blev født 30.10.1875 (i Trinitatis Sogn). Det må være mens Peder Larsen i 1883 boede i Danmarksgade 14, han lærte hende at kende. Hun bragte sin ret forkælede dreng med i ægteskabet, men han voldte dem begge megen sorg, brød bl.a. ind hos dem og stjal penge og var vist ret kriminel og blev straffet. Hans skæbne kendes ellers ikke.

Som enke blev hun boende på Vesterbro til ca. 1899 på Enghavevej 20,4, 1899 - 1901 Vesterbrogade 98 E, 1901 - 15 Valdemarsgade 11, derpå Saxogade 55 B,3 til hun kom på De Gamles By i Nørre Alle. Hun havde vist knapt med midler, men kom kun lidt sammen med sin mands familie, som dog hjalp hende lidt ved højtider.

Lars Hansens 5. barn var:

- D 5. Maren Kristine DORTHEA Larsen, f. 16.3.1856 i Kalvehave (By og Sogn), d. 15.12.1936 i Blihdapark 31, Hellerup (Maglegaards Sogn) Gift 28.11.1880 i København (Frue Sogn) med Niels Jensen, f. 18.6.1860 i Oret (Vordingborg Sogn), d. 27.4.1935 i Blihdapark 31,1, Hellerup (Maglegaards Sogn), søn af husmand Jens Pedersen og Karen Hansen. Ved vielsen boede hun i Store Fiolstræde 29 (hvor de boede til 25.5.1881) og han var arbejdsmand; forlovere var hendes brødre restauratør Lars Larsen, Gothersgade 160 og arbejdsmand Hans Larsen, Absalonsgade 54.

Dorthea (eller som hun oftest blev kaldt Dorte) Larsen tjente først på Rosenfeld nord for Vordingborg, hun har lært Niels Jensen at kende der. De var klar over, at de ingen fremtid havde i Vordingborg. De kom begge til København i 1880 (hun først et halvt år efter ham), samme år, som de blev gift. Hun havde været husbestyrerinde på Frederiksberg hos en gammel kaptajn. De fik lejlighed på Vesterbro, muligvis i Saxogade, hvor Niels Jensen levede som tøfelmager af at skære kapskobunde. Senere ca. 25.5.1881 begyndte han som isenkrammer, straks eller senere på Vesterbrogade 92, en forretning som han så afhændede til en Niels Palner (?) i 1897/98. Han gik derefter over til at handle med isenkram og beslag en gros fra en butik i Jernbanegade 4; varerne importerede han fra Tyskland og USA. Under den første verdenskrig kunne han ikke længere få varer i normalt omfang til isenkramforretningen og han solgte efterhånden ud og lukkede forretningen ca. 1922/23. Vist nok allerede før krigen var han begyndt at sætte sine penge i huse, som han lod bygge og hertil gik også pengene fra isenkramforretningen. Han havde også ant. omkring 1906 - 1911 haft en køkkenudstyrsforretning på Gammel Kongevej lige overfor Rathsacksvej på Frederiksberg. Den gik ikke godt og blev lukket (se Marius Larsen Dlb, side 16).

I de første magre år boede de fra ca. 1882/83 til 1886/87 Vesterbrogade 97 kælderen, på samme adresse og fra ca. 1886 boede Dortheas bror Peder Larsen og hendes søster Marie g.m. H.C. Kristensen der. De boede kort tid i 1887 i Brorsonsgade 4 og derpå 1887 på Vesterbrogade 32, hvor de havde deres isenkram detailforretning, senere flyttede de omkring 1890 til Valdemarsgade 32,3 og derfra i 1893/94 til Rahbeksalle 26, hvor de boede til ca. 1897, da de flyttede

til Hollændervej 7. Ca. 1901/2 flyttede de til Dr. Primesvej 4, som Niels Jensen havde bygget. Da Hallalle 4 var blevet færdigbygget af ham i 1902/03 flyttede de derhen. Sådan gjorde man, det hjalp måske med udlejningen. Ca. marts 1909 flyttede de så til Richelieus Alle 2 i Hellerup. Derfra flyttede de så ca. 1917/18 til Torvaldsensvej 21, hvor de boede til ca. 1932.

For datteren Lillys skyld flyttede de så ca. 1 år til Gilleleje hos deres datter Jenny, men Lillys sindsyge påvirkedes ikke af de roligere landlige omgivelser. Også en villa som de byggede på Baunegaardsvej i Gentofte blev uden betydning for Lilly, idet hun måtte anbringes på Nykøbing S. sindssygehospital. På Baunegaardsvej boede de kun et år og de flyttede så ind i Blihdapark 31, hvor de begge, Dorthea og Niels Jensen, døde i 1935 og 1936.

Så vidt det kan bedømmes, var Niels Jensen en dygtig forretningsmand, som måske til tider kunne være lidt vel hård i sine metoder. Også overfor sine børn var han vel lidt uforstående overfor deres evner og kræfter, dette gjaldt især sønnen Harald og datteren Lilly. Mens der ingen kontakt var mellem Lars Larsens børn og hans to søstre Dorthea og Maries børn, var der en god kontakt mellem de to søstres børn, en kontakt som bevarede gennem hele livet, især for pigernes vedkommende. Dorthea Jensen forekom at være en ret rolig og venlig dame med lidt flyvske ideer, hvilket kunne spores videre til flere af døtrene. Hendes søster Marie var til gengæld meget jordbunden.

Dorthea Larsen og Niels Jensen havde 9 børn:

	<u>Side</u>
HARALD Lauritz Jensen, f. 6.3.1881 (a)	52
Karen EleoNORA Dorthea Jensen, f. 20.5.1883 (b)	52
Undine SOFIE Jensen, f. 21.1.1886 (c)	54
THEODOR Edgar Jensen, f. 3.10.1887 (d)	58
JOSEfine Jensen, f. 4.11.1888 (e)	58
Jenny Jensen, f. 9.3.1891 (f)	61
Jørgen Jensen, f. 10.2.1894 (g)	66
Valborg LILLY Jensen, f. 1.1.1896 (h)	67
Astrid Jensen, f. 26.3.1897 (i)	68

- a. HARALD Lauritz Jensen, f. 6.3.1881 St. Fiolstræde 29, København (Frue Sogn), døbt Skt. Matthæus Sogn, død 4.4.1954 på Sorø Amts Plejehjem i Sorø, bisat fra Mariebjerg på Hellerup Kirkegård i familiegravstedet.

Ugift.

Harald Jensen kom efter faderens vilje og mod eget ønske i handelslære hos isenkræmmer Meyer på H.C. Ørstedsvvej, for at han senere kunne overtage faderens forretning. Selv havde han mest lyst til at tegne og male, men forældrene mente, han under alle omstændigheder måtte lære noget. Som udlært fik han en stilling i Flensborg, men kom kort tid efter hjem, da han ikke kunne finde sig til rette. Derefter sendte faderen ham uden videre til en af sine leverandører Fletter i en lille by Velbert i Westphalen på en stor fabrik der. Han gik helt i stå der, rørte intet og fabrikanten bragte ham i 1903 hjem til København. Han var blevet så underlig stille og en kostbar behandling hos en nervelæge på Kochsvej hjalp intet. Det udviklede sig lidt efter lidt til uhelbredelig sindssyge. Han blev derfor anbragt på Sindssygehospitalet Oringe ved Vordingborg og var der til tyskerne under 2. verdenskrig overtog anstalten. På hospitalet sad han og malede fjorden, som han så den. Sad han med en bog, lod han som om han læste, men bladede ikke.

Han var blevet rolig nu og kunne derfor anbringes i privatpleje i Sydsjælland. Det var billigere. Han døde på Sorø Amts Plejehjem i Sorø.

Børge Otzen mente han led af ungdomssløvsind (og ikke det samme som søsteren Lilly led af), Sigurd Larsen mente det var eftervirkningerne af en ubehandlet syfilis.

- b. Karen EleonORA Dorthæa Jensen, f. 20.5.1883 på Vesterbrogade 87, kld., København (Skt. Matthæus Sogn), d. 13.4.1948 på Amtssygehuset i Gentofte. Bopæl: Kildegaardsvvej 4,1, Hellerup (Hellerup Sogn) efter galdestensoperation.

Gift 28.4.1917 i Albany New York State USA, viet af den danske præst "at the parsonage of 2' Presbyterian Church (hun Karen Jensen af Lancaster Street, han af Schenectady) med Anton Andersen,

f. 21.12.1890 i Utterslev, Utterslev Torv 2, (Brønshøj Sogn), død 19.9.1960 på Københavns Amts Sygehus i Gentofte (ført Helleruplunds Sogn) af dårligt hjerte. Han var søn af mælkeforpagter Niels Peter Andersen og Karen Signe Margrethe født Andersen.

Nora Jensen var kontoruddannet og havde bl.a. været på kontoret hos sin far, da han var i Jernbanegade. Hun var meget dygtig. Hun tog før første verdenskrig til USA med returbillet for at besøge broderen Theodor, som ca. 1906 var rejst til Albany i N.Y. USA. Hun tog derover, enten fordi hun havde en hævet forlovelse eller lignende bag sig, eller måske var det blot for at komme væk fra hjemmet. Så brød krigen ud og hun kunne ikke komme hjem. I USA tog hun et Niels Brock lignende kursus, hvor der successivt kunne tages eksamen i forskellige fag. Hun havde en aldeles fortrinlig stilling i et privat jernbaneselskab, hvor hun selvstændigt administrerede sin egen lille sidelinie med lønninger og folk. Hun traf så Anton Andersen i Albany. Han var vist udlært mekaniker. Da de efter krigen kom tilbage til Danmark, blev han først sælger i et firma i Bredgade i København. Det solgte vist amerikanske biler. Han kom imidlertid hurtigt til firmaet International Harvester, som solgte lastbiler og landbrugsmaskiner først som sælger, senere som salgschef og en overgang under 2. verdenskrig som direktør, idet de øverste chefer normalt var amerikanere, som jo forsvandt. Efter krigen blev han så igen salgschef (sales manager) altså i en ledende stilling, til han ca. 1956 trak sig tilbage.

De boede Kildegaardsvej 4,1, Hellerup.

De havde en datter

1) Aase BETTY Johanne Andersen, f. 9.12.1918 i Albany, New York, USA.

Ugift. Lægesekretær.

Fra ca. 1945 arbejdede hun for professor Foged på Bispebjerg Hospital, ca. 1954 kom hun til plastikkirurgen Grete Olsen på Finsensinstituttet, ca. 1967 kom hun til Københavns Amtssygehus i Gentofte, hvor hun efterhånden kom til at lave kredsløbsundersøgelser i forbindelse med karsygdomme.

- c. Undine SOFIE Jensen, f. 21.3.1886 på Vesterbrogade 87, kld., København (Skt. Matthæus Sogn), død 4.4.1972 på sygehjemmet Salem, Mitchellstræde, Gentofte (Gentofte Sogn).
Gift 15.11.1910 i Hellerup Sogn med Carl VILHELM Otzen, f. 11.1.1884 i København (Holmens Sogn), død 27.6.1961 Anchersvej 3, Gentofte (Skovshoved Sogn), søn af skibsbygger i søetaten Sophus Amandus Otzen og Annine Emilie Franciska Brodersen.

Vilhelm Otzen blev uddannet som korrespondent, senere også som translator og revisor. Han blev 2. juli 1898 ansat som lærling hos F.L. Smidth og Co. A/S i Vestergade, hvor han senere avancerede til kontorchef. Han var bl.a. privatsekretær for Poul Larsen. Ret kort tid før han kunne fejre sit 50 års jubilæum der, blev han førtidspensioneret og levede derpå som rentier.

De boede først på Brandes Alle 7, Frederiksberg, fra 1922 - 29 i Classensgade 17 B, København og fra 1929 på Anchersvej 3, Charlottenlund. Efter Vilhelm Otzens død i 1961 blev Sofie Otzen boende med en husbestyrerinde til ca. 1964, da hun flyttede til Klöchershave og i 1971 til Salem begge i Gentofte.

Sofie Otzen malede lidt på sine ældre dage og udstillede bl.a. i Studio Schrader i Niels Hemmingsensgade. Der blev solgt nogle billeder, men det var vist mest familien, der købte.

De havde 2 sønner

- 1) Børge Otzen, f. 25.8.1913 i København, Rigshospitalet.
Gift 6.4.1938 i Aarhus () med LILLY Anna Bolette Meyer, f. 27.11.1915 i Hillerød
datter af assurandør John Victor Meyer og Elisabeth Anna Amalie Jöhnk.

Børge Otzen blev student 1932 fra Østersøgades Gymnasium. Civilingeniør fra Danmarks tekniske Højskole, elektroingeniør 1939. Blev 1.2.1939 ansat hos Nordiske Kabel- og Traadfabrikker, Frederiksberg. Kom derfra 1.9.1942 til Philips A/S, Strandlodsvej, København, 1942 - 48 ingeniør på laboratoriet, 1.3.1943 som konstruktionschef, jan. 1948 laboratoriefører og fra 1961 som overingeniør og prokurist.

Blev i 1975 pensioneret herfra.

Boede først på Godthaabsvej 123, Frederiksberg, hvor børnene er født. Flyttede 1951 til en villa på Geelsskovvej 17, Virum, fra 1962 til 1965 efter faderens død i forældrenes villa på Anchersvej i Ordrup, som han overtog. Flyttede 1965 til Teglgaaardsvej 19 A, Skovshoved og flyttede i juni 1975 til Hjortsøgaardvej 1 A, Kalvehave, efter at han var blevet pensioneret.

Fik børnelammelse ved et praktikantbesøg hos B & O 1937?

De har 2 børn

a) Jørgen Otzen, f. 14.4.1943 på Godthaabsvej 123, Frederiksberg (Grøndals Sogn).

Gift 25.3.1967 i Bidstrup Kirke (Frederiksborg Amt) med
Marianne Arvidsson, f. 18.5.1943 i Avdaskog
i Småland i Sverige, datter af

Jørgen Otzen boede først Carsten Hauchsvej 24, Aalsgaarde og var i 1974 salgschef i Lycka Kraner (Lyck og Christensen). De er flyttet til Sverige og bor i Köpinge ved Perstorp i Skaane. Han har et sted med lidt landbrug og har desuden en forretning med helsekost.

Adr. 1978: Köpinge ved Perstorp (S 28400) i Skaane.

De har 2 børn

(1 Susanne Otzen, f. 7.2.1969 Aalsgaarde (døbt Hellebæk).

(2 Svend Otzen, f. 10.9.1970 i Helsingør (døbt Hellebæk).

b) Birta Otzen, f. 10.3.1946 på Godthaabsvej 123, Frederiksberg (Godthaabs Sogn).

Gift 1. gang 3.6.1967 i Skovshoved Kirke med sparekassefuldmægtig Henning Sichelkow, f. 5.3.1946 på Frederiksberg (), søn af Børge Sichelkow og Kirsten Petersen.

Gift 2. gang 15.2.1976 i Bidstrup med Niels Christiansen, f. 17.10.1946 i Roskilde (ant. Domsogn), søn af Axel Christiansen og Birthe Winkelmann Hansen. Niels Christiansen er sparekassebestyrer og hun selv kom på kontor i en sparekasse og er overassistent. I første ægteskab boede hun Gartnervænget 7 i Farum.

Adr. 1978: Lystbådevej 38, Jyllinge.

Hun har 2 børn i 2. ægteskab

(1 Martin Christiansen, f. 31.3.1975 på Rigshospitalet, døbt Jyllinge.

(2 Claus Christiansen, f. 8.9.1978 på Roskilde Sygehus, døbt Jyllinge.

2) Gunnar Otzen, f. 20.7.1917 Frederiksberg. Bopæl: Brandes Alle 9,2 (St. Thomas Sogn).

Gift 1.10.1943 i Hellerup Sogn med GRETHE Vera Klausen, f. 8.9.1918 på Martinsvej 8, Bopæl: Heisesgade 55, Frederiksberg (Skt. Marcus Sogn, døbt Sion Kirken), datter af ingeniørassistent i Marinen, Leo Ferdinand Klausen og Ella Ribor Køneke.

Gunnar Otzen havde i mange år handlet biler for Andersen og Martini, København. I perioden 1948 til 1953 til amerikanerne i Vesttyskland, han boede i Danmark og var væk 6-7 uger ad gangen, hovedkontoret var i Frankfurt a/M.

Fra maj 1952 til feb. 1962 var han i Toronto, Ontario, Canada, hvor også hans fætter Torben Jensen var. Gunnars kone tog hjem allerede 1960. Han fik forbindelse med General Motors derovre og havde fra Semler i København skrivelse med til Volkswagen of Canada. Han var først 3 mdr. hos GM, så 3 mdr. hos VW, men var arbejdsløs, idet ingen på dette tidspunkt kunne sælge biler derovre, da familien kom derover. Resten af tiden var han så i firma i byggebranchen med bygningsmaterialer. Da han kom hjem, lejede de broderens hus på Geelskovvej 17 i Virum i et par år.

Han kom som passager i en DSB bus i Jylland, som væltede, til skade og fik benet slået over. Det kostede ham flere måneder på Centralsygehuset i Silkeborg og ialt 2 1/2 års uarbejdsdygtighed. Han kom derpå til J. Bechs Maskinfabrik i Virum

og begyndte oktober 1967 som sælger hos Larsen og Nathansens Eftf. (Lagerinventar:Dexionreoler). Ca. 1972 kom han så til K.A. Hartmanns Maskinfabrik, ligeledes som sælger for sydsjælland af fabriksinventar.

Adr. 1974: Rautzausvej 18, Nivaa.

De har 3 sønner

- a) Peter Otzen, f. 21.5.1945. Bopæl: Aurehøjvej 5, (døbt Hellerup Kirke). 1974 ugift.

Kom ind i Østasiatisk Kompagni i 1964. På sin første udepost kom han, da han nogle år under sin opvækst var i Canada, til USA og var i Los Angeles fra 1969 - 72, derpå til San Fransisco, hvor en ny afdeling skulle åbnes. Kom ca. februar 1975 som avancement til et af deres import/export kontorer i Singapore.

- b) Jesper Otzen, f. 14.11.1946 på fødeklinik i København. Døbt i Hellerup Kirke. Bopæl: Aurehøjvej 5, Hellerup. Gift 11.5.1974 i med Karen Smith Møller, f. 24.11.1948 i datter af

Jesper Otzen har været ansat hos Ford i Sydhavnen i mange år til de lukkede. Siden har han været salgsinspektør hos Honda Auto Import A/S i Hillerød.

Boede 1974: Toften 2, Bloustrød, 3450 Allerød.

I 1974 ingen børn.

- c) Flemming Otzen, f. 1.6.1950 på Skt. Lucas Stiftelsen, (døbt Hellerup Kirke). I 1974 ugift.

Kom 1969 i lære hos SAS og blev uddannet som flyvemekaniker, er 1974 svend med certifikat til DC 9 fly.

Bopæl 1977: Florensvej 5, København S.

- d. THEODOR Edgar Jensen, kaldet Ted, f. 30.10.1887 i Brorsons-gade 4,1 København V. (Skt. Matthæus Sogn), død ca. 1956 i Albany i staten New York, USA.

Gift med Margaret N.

Theodor (eller Ted) Jensen blev udlært som gørtler ant. i København. Han var som sine søskende tynd og splejset, men livsglad og med et godt humør. Da han ikke ville ind i faderens isenkramforretning, gik han over til at være (blev udlært som) automekaniker, og i 1906 udvandrede han 19 år gammel til USA, hvor han først arbejdede som automekaniker, inden han blev selvstændig. Han kom vist nok først til Detroit, men boede som selvstændig automobilreparatør i Albany, N.Y. Han havde en servicestation med 53 garager. Økonomisk havde han det godt. Ved et besøg i Danmark fik han sukkersyge, som han senere døde af. Det har ikke været muligt, at få oplysninger om hans hustru. Der var ingen børn i ægteskabet.

- e. Josefine Jensen, kaldet JOSE Duus Jensen, f. 4.11.1888 på Vesterbrogade 92, st København, (Skt. Matthæus Sogn), død 22.3.1972 på geriatrisk behandlingscenter Tranehaven, Schioldansvej 31, Gentofte kommune, (Ordrup Sogn, begr. Hellerup Kirkegård).

Gift 8.10.1916 i Hellerup Sogn, med GEORG Henry Jørgensen, konditor, f. 9.11.1889 i København (Holmens Sogn), død 19.4.1957 på Øresundshospitalet. Bopæl: Torbenfeldtsvej 6, st, (Brønshøj Sogn), søn af restauratør Hans Jørgensen og ELISABETH Dorthea Frederikke Møller.

Ægteskabet opløst ca. 1946.

Jose Jensen blev uddannet som boghandler i Næstved.

Georg Jørgensen opvoksede i Roskilde på Hestetorvet, hvor faderen drev Jernbanehotellet (bl.a. 1904). Han gik i Kathedralskolen og blev uddannet som konditor. Ved ægteskabets indgåelse boede han i Ndr. Frihavsgade 82,2 hos moderen, som var enke. Straks efter brylluppet flyttede de til Middelfart, hvor de havde deres første bagerforretning, og her fødtes deres første barn. Ant. 1919 flyttede de til Roskilde, hvor de på Skomagergade havde en forretning, ca. 1931 flyttede de til Gentofte, hvor de på Gentoftegade 58 havde en bagerforretning. Under krigen havde de også en bagerforretning i Holte på hjørnet af Kongevejen og Dronninggaardsalle. Den måtte Jose tidligt op for at passe.

Georg Jørgensen var en god bager, men en dårlig økonom, således at svigerfaderen Niels Jensen, svogrene Vilh. Otzen og Anton Andersen m. fl. måtte træde til, for at hjælpe dem ud af vanskelighederne. Han var ikke direkte uærlig i pengesager, men var lidt ustabil, og pengene smuldrede væk mellem hænderne på ham.

Efter skilsmissen blev Jose Jørgensen boende på Gentoftegade, mens han flyttede og til sidst boede på Torbenfeldtsvej i Brønshøj.

De havde 2 børn

- 1) Grete Duus Jørgensen, f. 23.3.1918 i Middelfart.
 Gift 18.5.1944 i Gentofte Kirke med FREDERIK Carl Christian Larsen Dam, f. 1.2.1908 i København (Sions Sogn) på Vibens Alle 141, søn af havnearbejder Hans Christian Larsen Dam og Jensine Christine Frederiksen.

Grete Duus Jørgensen var først i forældrenes bagerforretning, men var derefter i 7 år til hun blev gift, i en boghandel på Gentoftegade, som lå lige ved siden af deres bagerforretning. Nogen egentlig lære i faget fik hun ikke.

Frederik Dam er uddannet bager. Han har været ansat i over 40 år på Berlingske Tidende som forvalter, men da han nogle år havde været væk derfra, han hjalp da hendes far, har han kun haft 25 års jubilæum hos Berlingske Tidende.
 Bopæl 1974: Gentoftegade 60, Gentofte.

De har to sønner

- a) Henrik Dam, f. 30.8.1946 i Gentofte.
 Var 1974 ikke gift, men levede sammen med en farmaceut.

Henrik Dam er kontoruddannet og var 1974 beregner hos Superfos.

Bopæl 1974: Byagervej 17, Bloustrød.

- b) Mogens Dam, f. 24.10.1954 i Gentofte.
 Var 1974 ugift. Studerede til socialrådgiver. Studiet går langsomt, idet han har stillinger ind imellem, men var ult. opsagt.

2) Hans Jørgen Duus Jørgensen, f. 14.4.1928 i Roskilde (Dom Sogn).

Gift 17.9.1949 i København (Brønshøj Kirke) med Kirsten Mørch Hansen, f. 27.4.1929 i København/Frederiksberg (Godthaab Sogn), datter af repræsentant Ove Mørch Hansen og Ellen Svendsen.

Hans Jørgen Duus Jørgensen opvoksede fra 2 1/2 års alderen i Gentofte, hvor forældrene havde bagerforretning. Han blev uddannet i 3 år som fotograf hos Rie Nissen i København og arbejdede som udlært ca. 1 år der. Kom derfra i et motorcykelfirma en kortere tid. Gik derpå over i pelsbranchen og har haft minkfarme siden bl.a. i Vig i Odsherred og nu i Ølstykke.

Hans hustru er også uddannet som fotograf hos Rie Nissen, hvor de lærte hinanden at kende, holdt op omtrent samtidig med ham. Går hjemme.

Bor 1978: Stenløsevej 1, Ølstykke.

De har to børn

- a) Lars Duus Jørgensen, f. 30.11.1947 i København, døbt Gentofte.
- b) Morten Duus Jørgensen, f. 24.9.1958 Frederiksberg Hospital, døbt Brønshøj Kirke.

f. Jenny Jensen, f. 9.3.1891 i Valdemarsgade 32,3, København (Skt. Matthæus Sogn).

Gift 4.11.1915 i Hellerup (Kirke og Sogn) med ALFRED Peter Jensen, f. 16.10.1890 Lundtoftegade 21, Kgs. Lyngby, død 11.3.1958 på Amtssygehuset i Gentofte, begravet fra Herlev Kirke i Sorgenfri. Bopæl: Barkær 16, Herlev.

Jenny Jensen kom ca. 1909 i fotograflære hos fotograf E. Türck i Kgs. Lyngby, som hendes familie havde lært at kende, da begge familier boede i hendes fars ejendom i Halls alle.

Jenny Jensen havde imidlertid kun lyst til at male, hvilket hun ikke måtte få lov til for forældrene, da det var upraktisk og intet levebrød kunne give. Fotograflæren blev da en slags kompromis, når det skulle være noget med en blyant. Valget var hun senere glad for, idet hun i næsten 20-30 år har eksisteret godt, som en rigtig god portrætfotograf først hos Elleby og Türck. Senere havde hun eget atelier i Hillerød fra ca. 1925 til 1931, da hun solgte det. Hun havde da etableret sig i Gilleleje, hvortil hun kom måske 1930-31 og den havde hun til efter 1945. Hendes forældre hjalp til økonomisk med at bygge huset i Gilleleje, hvortil de flyttede med datteren Lilly, som var blevet sindsyg. Landopholdet hjalp dog ikke.

Alfred Jensen var ant. manufakturuddannet. Efter brylluppet havde de en lejlighed i Tyrolsgade 3, København S, idet han havde et af Fønnesbechs Udsalg på Amagerbrogade at bestyre. Fønnesbech nedlagde ligesom Magasin du Nord alle deres udsalg. Hans svigerfar havde efter afviklingen af sin isenkramforretning intet at lave, så han satte nogle penge i en hattefabrik i Jernbanegade 4 og denne ledede Alfred Jensen i nogle år, men så kunne han ikke mere sammen med svigerfaderen Niels Jensen, som sikkert ikke med urette fandt ham letsindig i økonomisk og ledelsesmæssig henseende. Alfred Jensen var dygtig blot brugte han sine evner forkert. Han var således dygtig til at sy kjoler og damehatte, fikse og smarte, mens hustruen Jenny malede og dekorerede. Han kom meget sammen med repræsentanter. Det kunne han ikke tåle; der gik megen tid med spil og drik, og så gik forretningen efterhånden ned, idet han blev snydt af ekspeditricer m.v.

Ca. 1935-36 efter at Jennys far Niels Jensen døde, vendte Alfred Jensen tilbage til manufakturhandel, idet han meget mod hustruens vilje og ønske købte en forretning i Birkerød. Svogeren Wilhelm Otzen støttede ham i den retning. Det viste sig at være en fejltagelse. Nogle år efter antagelig omkring 1938-40 blev de skilt. Han gik så alene i 7 år, var handelsrejsende, og giftede sig igen med en sygeplejerske og overtog en lejlighed ant. i Herlev, Barkær 16 efter sønnen Torben.

Jenny boede et par år i Holte og flyttede senere til Hillerød til datteren, hvis mand havde købt en fotoforretning i Hillerød, her hjalp hun datteren. Senere har hun boet på forskellige steder bl.a. Bogensegade, Kbhn og derpå på plejehjem i Gilleleje, Husum og Rungsted.

De har to børn

- 1) EVA Alice Duus Jensen, f. 28.6.1916 Tyrolsgade 3, København S (Sundby Sogn).

Gift 15.5.1941 i Ordrup Kirke (Sogn) med EMIL Frederik Bischoff, f. 17.2.1913 på Valdemarsvej 10 i Ordrup (by og sogn), søn af kobbersmedemester Albinus Georg Bischoff og Alma Ingeborg Hulda Mathilde Geisler.

Eva Duus Jensen blev uddannet som fotograf hos moderen først og fremmest, men hun var også i Tyskland privat hos en teaterfotograf og også på en Agfaskole, hun opholdt sig ca. 1936-38 i Berlin.

Emil Bischoff var skolekammerat til hendes fætter Børge Otzen. Disses fælles interesse var amatørradio (sendere) og de var med til at starte EDR Eksperimenterende Dansk Radioamatører. Han var amatør fra 1936. De boede først 2 1/2 år på Axeltorv i Næstved, hvor de havde en fotoforretning. Så flyttede de til en villa i Frederiksværk, hvor de boede i ca. 20 år. De flyttede så i 1963 til Hillerød. Begge steder havde de fotoforretning. Forretningen i Hillerød på Slotsgade 57 har de afhændet ca. 1976. De boede ikke i Hillerød, men havde en villa på Valbyvej i Græsted. Denne har de solgt og

er flyttet til Allerød, mens de bygger på en grund i det østlige Sydsverige.

I Emil Bischoffs familie foreligger der et stort materiale af breve og papirer fra såvel hans fædrene som mødrene slægt fra 1815. Noget af familien boede i Skt. Petersborg, nogle i Tyskland og andre emigrerede til Nordnorge.

De har 2 børn

- a) Anne MARGARET Bischoff, f. 8.2.1944 i Frederiksværk.
Gift 26.9.1970 i Toronto, Canada med bibliotekar Richard Malinsky.

Margaret Bischoff er uddannet som 3 sproglig korrespondent ved Handelshøjskolen i København. Hun tog til Canada til Toronto, hvor hendes morbror boede. Der kom hun ind på universitetsbiblioteket, hvor hun lærte sin mand at kende. Han er bibliotekar. Han har taget masters degree i library science og m.d. i geography.

- b) Jan Bischoff, f. 3.8.1946 i Frederiksværk.

Han har været i lære og blev udlært hos orgelbygger Troels Krohn i Hillerød. Han har ligesom søsteren en svag ryg og kan ikke tåle at stå op. Derfor er han begyndt at studere (oplysning 1974) vist nok som arkitekt.

Han har en speciel interesse i veteranbiler (vintage biler) og er medlem af Ford A Klub, hvor han restaurerer biler.

- 2) Torben Duus Jensen, f. 22.8.1920 på Værnedamsvej 14,2, København (Elias Sogn).

Gift 5.1.1946 i København (Rådhus) med INGER Edik Langemark, f. 19.9.1921 i København (på Hvidkildevej, døbt Grøndals sogn), datter af lokomotivfører Charley Langemark og Edik Grønberg.

Torben Duus Jensen blev uddannet som fotograf hos moderen, det var det eneste hun kunne give børnene. En overgang før eller efter? var han skovfogedelev i Viemose i Kalvehave Sogn. Senere boede han i morfar'ens ejendom i Griffen-

feldsgade 11, fik senere en lejlighed i Barkær 16, Herlev i de da helt nye Herlevhusene. Det var små selvstændige huse med en lille have. Der boede han og hans kone nogle år, til de blev kede af den hyppige familieinvasion.

Han blev iøvrigt ked af fotografien og tog til Canada med kone og barn i 1951. Moderen var bange for, at han tog derover op må og få, og skrev derfor til venner fra Hillerød i Torontoområdet. Han begyndte på en elektroteknisk fabrik Ferranti (transformere) i Niagara Falls, Ontario, og var der i en 12 - 13 år, men flyttede flere gange. Mens han var der, blev han syg af en rygskade (en familiesvaghed, som også søsteren Eva lider af). Han sikrede sig ved en dyr livs- og sygeforsikring, som dækkede hans sygdom. Hans kone blev imidlertid ked af det og rejste 1972 hjem til Danmark, hvor hun bor på Amager i Geislersgade 22, København S med to af sine børn og 1974 blev de skilt. Hun er iøvrigt kontoruddannet og er korrespondent.

Selv lever han i Toronto af en lille invaliderente, men har læst til elektrotekniker, men er ophørt hermed, og læser nu til havearkitekt, idet han iøvrigt også havde arbejdet ved gartneri i Danmark, såvel som i Canada, hvor de bl.a. da de boede i Schomberg og i Belton havde et gartneri i flere år.

De har 3 børn

a) JEANETT Edik Duus Jensen, f. 17.5.1950 i København (Brønshøj), døbt i Gladsaxe.

Gift 26.6.1971 i Toronto, Canada med ALLISTER Cyril Preston, f. 11.7.1948 i Twillings Gate, New Foundland.

Hun er kontoruddannet som assistent law manager i et Credit Office i

Han arbejder som machineoperator med forskelligt arbejde i en emballagefabrik.

Adr. 1978: 101 Morgate Crecent, Brampton, Ontario, Canada.

De har 1 datter

(1 TONIA Leigh Allison Preston, f. 15.11.1976 i Toronto,
Canada.

b) CAROLAN Ellis Duus Jensen, f. 11.11.1954 i Schomberg,
Ontario, Canada.

Læser 1978 til HF eksamen, bor Geislersgade 22,2 tv,
København S.

Gift 11.8.1977 København (Rådhus) med Ole Bjerre Larsen,
biologistuderende.

De er 1978 separerede.

De har en søn

(1 WILLY Richard Larsen, f. 27.3.1977 København (Hellig-
kors Sogn).

c) LARION Torben Duus Jensen, f. 30.10.1955 i Newmarket,
Ontario, Canada.

Ugift.

Konstabel ved forsvaret, efter aftjent værnepligt, været
på Cypern med FN styrken. Nu overkonstabel. Bor 1978:
lejet værelse i Farum.

g. Jørgen Jensen, f. 10.2.1894 i Rahbeks Alle 26 st., Frederiksberg (by og sogn), død 9.2.1972 i Thorsgade 61, København N (Samuels Sogn).

Gift 20.9.1918 i København (Rådhuset) (han mekaniker af Frederiksberg, hun ophold hos forældrene Strandparksvej 22,4, Hellerup) med BELLA Emma Rosalie Levy, f. 28.5.1896 i København
udvandret til USA og ant. død der,
datter af snedker Levin Valdemar Just Levy og Anna Olea Valborg Gotfrede Jensen.

Jørgen Jensen blev uddannet som værktøjsmager. Han udstod sin læretid på Dansk Riffelsyndikat (det nuværende DISA) i Frihavnen. Han boede hjemme hos forældrene på Thorvaldsensvej 21 til han blev gift, derpå boede han nogle år i Jernbanegade 4 A, st., hvor faderen havde (havde haft) sin isenkramforretning.

De flyttede til Vangede på vestsiden af Lyngbyvej i Gentofte kommune. Her boede de, da deres datter døde 7 år gammel på Amtssygehuset i Gentofte. Bella ville gerne have haft flere børn, men Jørgen ikke. Det - og vel andet - medførte, at hun tog over til sin bror i Canada, og at de blev skilt. Det skete ant. ca. 1932. Hun var antagelig jøde, mén eventuelle børn skulle have kristen opdragelse.

Sammen med faderen, som hjalp ham økonomisk, havde han startet en spiralborfabrik, som havde til huse i en villa på Ordrupvej 55, Ordrup, han fremstillede bor ved en særlig sandblægningsproces, men måtte selv udføre arbejdet, da han ikke kunne få andre dertil. Han fik silikose og kom på Faxe Sanatorium og blev rask. Han havde også ant. først i 1930'erne en savblade-fabrik, muligvis i Vangede.

Han boede en overgang i Griffenfeldsgade 13 i baghuset, som vicevært. Det var et hus, som hans far ejede. Selv havde han en ejendom på Kildebakkegaardsvej i Gladsaxe Kommune i nogle år, men solgte den, da han blev ked af, at bolignævnet bestemte, hvem der skulle bo der.

Søsteren Jenny tog sig mange gange af ham i årene ant. 1938 til 1950. Han havde mange husbestyrinder, som håbede at blive gift

med ham. Ca. 1950 flyttede han til Ryesgade 27 ? hos en fru Christensen, hvor han blev boende til hun døde ca. 1970-71. Da lejligheden stod i hendes navn, kunne han ikke blive og han kom på et nyt plejehjem i Thorsgade, hvor han døde. Han er begravet på Hellerup Kirkegård.

Som barn havde han drukket natronlud, henstillet ved en fejltagelse mellem ølflasker. Han blev østet og kunne kun spise findelt mad og måtte selv føre en sonde ned. Spiserøret snæveredes ind efterhånden. Derfor boede søsteren Jenny i flere omgange hos ham.

I ægteskabet var en datter:

- 1) Lizzie Jensen, f. 6.4.1919 på Rigshospitalet, bopæl Jernbanegade 4 st. o.g., København (Frue Sogn), død 27.3.1927 på Amtssygehuset i Gentofte, bopæl Vangede (Gentofte Sogn).
- h. Valborg LILLY Jensen, f. 1.1.1896 på Rahbeks Alle 26 st., Frederiksberg (by og sogn), død 31.10.1939 på Amtssygehuset i Nykøbing Sjælland, patient på Sindsygehospitalet der (Nykøbing Sj. Sogn). Ugift.

Lilly Jensen havde som ung været landvæsenselev på Tåsinge og havde været på landbrugsskole. Hendes fysik og helbred var slet ikke til det, hun var meget spinkel, den spinkleste i søskendeflokken. Hendes svoger Vilhelm Otzen, der var ansat hos F.L. Smidth & Co. skaffede hende trods store vanskeligheder og hendes manglende uddannelse ind i firmaet. Der kunne hun ikke holde ud at være, bl.a. fordi en ældre dame gjorde tilnærmelser til hende. Faderen og svogeren bebrejdede hende, at hun ikke ville blive. Så tog hun midt i tyverne til USA, dels for at slippe for forældrene, dels for at hun skulle forsøge, at få broderen Teodor, som hun rejste over til, hjem. Han havde ikke været hjemme i mange år. De kom begge hjem, men hun var blevet syg (sindsyge). Lilly Jensen flyttede op til søsteren Jenny Jensen i Gilleleje og boede der 1 års tid omkring 1931-32. Forældrene flyttede også derop fra Thorvaldsensvej, men faderen var mest i København hos sønnen Jørgen i Griffenfeldsgade 13.

Faderen lod bygge en villa på Baunegaardsvej i Gentofte med rigelig plads, så de kunne have en sygeplejerske til hende boende. Hun kom imidlertid aldrig til denne villa, men blev ca. 1932 indlagt på Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland og var der 7 år til hun døde. Hun var glad blot hun kunne gå i naturen og var der veltilpas og rolig, men var urolig og rastløs indendøre, kunne ikke samle sig om noget.

1. Astrid Jensen, f. 26.3.1897 i Rahbeks Alle 26, Frederiksberg (by og sogn).

Gift 28.11.1918 i Frederiksberg Kirke (Sogn) med forretningsfører Svend KAY Jeppesen, f. 1.7.1892 i Roskilde (Domsogn), død 17.12.1952 i Helsingør (Skt. Olai), bopæl Stengade 53, begravet Hellerup Kirkegård, søn af restauratør Ludvig Niels Jeppesen og Mathilde Wilhelmsen.

Astrid Jensen var kun 19 år gammel, da hun blev gift. Kay Jeppesen voksede op i Roskilde, hvor hans far havde restaurationen på Jernbanegården og ejede Jernbanehotellet. Han gik i Roskilde Latinskole, (Kathedralskolen), og kom 15 år gl. i lære på Hotel Royal i Århus. Udlært rejste han til udlandet først 1 1/2 år i Tyskland bl.a. Wiesbaden, derpå 3 år i Schweiz, hvor han var på Grand Hotel i St. Moritz, så i Italien ved Lago Maggiore. Herfra tog han til England, hvor han var i 3 år, en stor del af tiden på hotel Cecil i London. Da krigen brød ud 1914, tog han hjem til København. Var en kort tid hos Buriis og lærte til senere gavn kogekunst der. Han hjalp derefter faderen i Roskilde (blev gift i 1918), til han 1921 købte hotel Alhambra i Sønderborg, som han drev til 1923, da han overtog ledelsen af Grand Hotel i Kalundborg. Her blev han til 1.5.1931, da han kom til Jernbanehotellet i Nykøbing F., som direktør for dette. Mens han boede der, var han bl.a. medlem af den lokale turistforenings bestyrelse. I 1947 overtog han hotel Øresund, Stengade 53, Helsingør, som han drev til sin død i 1952, hvorefter enken og sønnen Mogens, som direktører drev hotellet videre til 1958. Kay Jeppesen var gennem en år-række kredsformand for Sjælland og Lolland Falster for Centralforeningen af Hotelvært- og Restauratørforeninger i Danmark og senere medlem af bestyrelsen for Restauratørforeningen for Helsingør med 6. Politikreds tillige medstifter af Restaurationsindustriens Lærlingskole i Nykøbing F.

Astrid Jeppesen boede 1978 Kristinehøjvej 2, Helsingør.

De har 2 børn:

1) Mogens Duus Jeppesen, f. 22.9.1927 i Kalundborg.

Gift 1.1.1958 i Snekkersten (borgerlig vielse) med Britta Bronee, født Beck, f. 1.7.1917 i Abel Kathrinesgade 18, København V (Maria Sogn), datter af murermester Karl OTTO Beck og Anna Marie Carlsen (hun gift 1. gang med antikvitetshandler Preben Bronee, Kastelsvej i København og sommer Snekkersten. I dette ægteskab 2 sønner: Preben og Bent Peter).

Mogens Duus Jeppesen fik handelshøjskoleuddannelse (HA og HD). Efter faderens død i dec. 1952, blev han meddirektør sammen med moderen Astrid J. for Hotel Øresund i Helsingør 1952-1958, da hotellet omdannedes til en udlejningsejendom. 20.9.1958 blev han ansat i SAS først i cateringsafdelingen, senere som kontorchef i SAS Invest ved Hotel Royal i København. Fratrådt 1.4.1975 p.g.a. dårlige nerver.

Adresse 1977: Standvejen 158, Snekkersten.

2) BIRGITTE Addi Duus Jeppesen, f. 22.1.1936 i Nykøbing Falster. Gift 13.4.1965 i Safad^x i Israel med Asher Weiss, f. 10.5.1922 i Kisvard i Østungarn, søn af skræddermester Adolf ? Weiss.

Birgitte Duus Jeppesen kaldet Sysser kom efter realeksamen i 3 år på Tegne- og Kunstindustriens skolen for Kvinder i København. Kom først til Wien, derpå som au pair pige til Frankrig. Derefter var hun 5 år i Israel på en kibutz Parod; hun blev gift dernede i Safad i 1965, hvor også sønnen blev født. I 1968 rejste hun så til Danmark til moderen i Helsingør med sønnen for at finde en lejlighed, og hendes mand kom først 3 år senere i 1971. De har boet i Helsingør. Hun er hjemmegående, men har lavet lidt free lance arbejder, skitser og portrætter samt kunstindustriarbejder.

Asher Weiss kom i skræderlære hos faderen, der som de fleste jøder i Ungarn var skræder. Han kom i nazistisk arbejde slejr, senere i koncentrationslejr, hvor af familien kun han og en søster overlevede. Efter krigen deltog han i forskellige kurser i Ungarn. Han ville herne til Israel, men var ikke egl.

^x i Galilæa

zionist. Fra kibutzen Parod i Israel kom han i 1971 til Danmark og fik 1.5.1972 ansættelse ved Vejdirektoratet ved Motorvejskontoret i Birkerød, som assistent (specialarbejder) nu tilsynsførende. Er foråret 1978 blevet dansk statsborger. Bopæl 1973: Folehaven 10, Helsingør.

De har 2 børn:

- a) Michael Weiss, f. 28.8.1965 i Safad, Israel.
- b) Jytte Danielle Weiss, f. 30.5.1973 i Helsingør (Olai Sogn).

Lars Hansens 6. barn var

- D 6. Kirsten Larsen, f. 14.11.1858 i Kalvehave (by og sogn), død 18.4.1942 på Alderdomshjemmet, Kasernevej, Vordingborg (Købsted Sogn). Gift 5.5.1886 i Vordingborg (Sogn) med Hans Jensen, f. 25.7.1847 i Kalvehave (Sogn) i Malling Skyttehus, død 3.2.1928 på Goldschmidtsvej 21,1 Vordingborg, søn af husmand Jens Jørgensen og Ane Margrethe Hansen (Hans Jensen var en tvilling).

Kirsten Larsen kom ud at tjene, og da hun blev gift tjente hun i Vordingborg. Han var 38 år og portkarl i Vordingborg, han levede som arbejdsmand i Vordingborg til omkring 1915, da han blev bankbud ved Landbrugs- og Handelsbanken på Algade og de boede ovenover banken. Senere flyttede de hen til Realskolen, hvor hun var skolekone. De hjalp hinanden med rengøring og pasning af kakkelovne. Allerede da havde Hans Jensen dårlige ben efter et fald fra bukken, der bevirkede skinnebessvær, derfor måtte Kirsten Jensen slæbe rigelig, hvilket gjorde, at hun fik ødelagt sit underliv. Hun døde en hel del, men beklagede sig aldrig. Efter mandens død boede hun på Goldschmidtsvej 21 overfor sin brodersøn Laurits Larsen. Kirsten Jensen var en meget spinkel, lille og tynd, meget sød og beskeden. Hvor fordringsløs hun var, fremgik af, at hun før krigen fortalte sin søster Marie Kristensen i København, at 250 gr. kaffe havde varet fra jul til fastelavn. "Så får du da ikke kaffe hver dag". "Jo". Karakteristisk for tiden var også følgende. Da hun skulle til sølvbryllup hos sin søster Dorthea Jensen i 1905, havde hun for ikke at stikke af i selskabet anskaffet sig en silkekjole. Den kunne hun imidlertid ikke bruge i Vordingborg, "for det passede sig ikke for en arbejdsmands kone at gå med silkekjole". Det tøj hun havde til selskabsbrug i Vordingborg, brugte hun som hverdagstøj i København. Som pensioneret omgikkes hun overlæreren, og præsten kom der. Hun havde bl.a. en overgang nøglen til kirken, der lå i nærheden af Goldschmidtsvej.

De havde en søn:

- a. Hans EJNAR Valdemar Jensen, f. 17.5.1887 i Vordingborg, død 1.6.1926 på Bispebjerg Hospital, bopæl Marstalgade 24, København (Rosenvængets Sogn).
Gift 25.7.1916 i København (Holmens Sogn) med ANNA Cathrine Jacobsen, f. 29.10.1884 i København, Hjertensfrydgade 6 (Holmens Sogn), død 7.8.1953 i København på Sundby Hospital, bopæl Voldparken 7 (Frelasers Sogn), datter af Holmens Tømmermand ROSELIAN

Johannes Jacobsen og Marie Elisabeth Hansen.

Ejnar Jensen voksede op i Vordingborg, hvor han blev udlært som snedker ant. omkring 1906. Boede i København fra ant. beg. af 1907 i Tullinsgade 21 eller 25, nogle år senere ialt fald fra 1908 eller 9 til 1910 tog han på valsen bl.a. i Tyskland og Schweiz, hvor han var i Münster, München nov. 1909, Zürich juni 1910, Berlin og München, kom tilbage til København 10/10 1910 til Villemoesgade 30, rejste igen til Berlin i 1911 eller 12 og kom tilbage til København 11/12 1912, altsammen i hans uddannelse som møbelarkitekt.

Fra 11/12 1912 boede han i Bagerstræde 8 og 1/11 1915 på Vesterbro i Vestend 5, men havde da han blev gift allerede i maj 1916 indrettet sig med tegnestue i Marstalsgade 24,4 og boede der til han døde af nyrebetændelse i 1926. Han havde et nært samarbejde med snedkerfirmaet Tregeurtha og Nielsen, som fremstillede de møbler han tegnede. Det var pæne gedigne møbler de leverede på hans anvisninger. Han solgte vist nogle tegninger på stole til en fabrik i Allerød?.

De fik før de blev gift en datter, som fødtes på Vesterbrogade 183,2. Barnet blev døbt i Brønshøj Kirke og sat i pleje på Christiansborg Alle 5, men blev hentet hjem, efter at forældrene blev gift. Det var jo nærmest en skandale, at få børn før man var gift dengang. Det var heller ikke fint, at hustruen var ældre end manden, så Anna Jensen løj sig yngre end hun var. Anna Jensen var iøvrigt telefonistinde inden de blev gift.

For at forsørge sig selv og datteren, arbejdede hun i mange år som telefondame på Ringbilens Central, ofte aftenarbejde for at kunne være sammen med datteren, senere mindst fra 1947 havde hun en chokoladeforretning i Vester Voldgade 110, hvor hun også boede i baglokalet, til sidst boede hun en kort tid før hun døde i pensionistboliger ved Christianshavns Vold i Valdparken 7.

De havde en datter:

- 1) EDEL Marie Høegh Jensen, f. 19.10.1915 på Vesterbrogade 183,2 (Frederiksberg Sogn), døbt i Brønshøj Kirke og Sogn.
Gift 24.7.1937 i København (Rådhuset) med fraskilt snedker-svend Viggo Larsen Post, f. 28.9.1897 i Svanninge (Svendborg

Amt), søn af modelsnedker, senere kordegn i Søllerød MARIUS Peter Larsen Post og Karen Clausen. (V.L. Post blev skilt ved bevilling af 18.5.1934). Separeret 1965/66.

Edel Jensen fik ant. efter faderens død friplads på Komtesse Moltkes Skole i Østersøgade. Efter 8. klasse kom hun i skiltemalerlære, hos Ellyton i Løvstræde. Som udlært svend forsøgte hun at få arbejde, men kom ret snart ind på B & W's tegnestue (for damer) i Strandgade, idet hun på teknisk skole havde lært at tegne. Efter et par år der, blev hun gift og holdt op, da de flyttede til Fredensborg. I 1945 da det begyndte at knirke med hendes ægteskab, kom hun efter lidt gartnerarbejde i 1945 på kontor hos Tregaurtha en møbelsnedker, der havde arbejdet for hendes far, kort efter kom hun på tegnestue hos ingeniørfirmaet Birch & Krogboe og i april 1948 som teknisk tegner hos NESAs senere dets afdeling Isefjordsværket først i Hellerup nu Lyngby.

Hun var ved vielsen 1937 skiltemaler boende Vesterbrogade 110. Det første års tid boede de i et kooperativt byggeforetagende Freco i Fredensborg, derpå flyttede de til Lillerød først til Amtsvejen og i 1940 til Rønnealle 28, Lillerød. Ægteparret blev separeret 1965/66, og hun blev boende der, hvor hun nu bor med en tidligere, nu pensioneret kollega fra Nesa, fhv. fuldmægtig Aage Frørup Rasmussen.

Viggo Post blev uddannet som paottemager hos Seidelin i Fåborg, han lavede senere som faderen naturtræsmøbler og lignende, ligesom han er en god trappesnedker. Under krigen arbejdede han af frygt for russerne for tyskerne og fik en dom derfor efter krigen. Han har på sine ældre dage slået sig ned i Hundested.

Edel Posts adr.: 1977: Rønnealle 28, Lillerød.

I ægteskabet er 2 sønner:

- a) Anders Høegh Post, f. 14.10.1939 på Amtsvejen Lillerød (by og sogn).
Arkitekt.
1978 ugift.

Anders Post er realist fra Birkerød Statsskole. Han blev efter udstået værnepligt udlært på 4 år som tømrer hos L. Schultz-Jørgensen i Holte. Derefter læste han 2 år på Københavns Konstruktørskole til arkitekt og virkede som sådan til 1978, da han blev redaktionssekretær for bladet "Bådenyt". Han er ikke gift, men bor sammen med Bodil Bunch Jensen.

Bopæl 1978: Klostermosevej 12, Espergærde.

b) Ole Høegh Post, f. 27.12.1942 Rønnealle 28, Lillerød (by og sogn).

Gift 10.5.1969 i Lillerød (på Sognefogedgården Kirkehøvegaard) med MARIANNE Elisabeth Ljørring, f. 9.8.1945 i København (Bethlehems Sogn) og opvokset på Frederiksberg, datter af værkfører Wilhelm Ljørring og Lis Gertrud Thuesen-Jensen (nu boende Annisse).

Ole Høegh Post er realist fra Lillerød Skole. 1961 begyndte han uddannelse som konservator på Zoologisk Museum og har siden arbejdet der. Der traf han sin hustru, som i 1963 begyndte på samme uddannelse, hun er ligeledes ansat ved Zoologisk Museum. Hun er realist fra Zahles Skole.

Bor 1977: Wolthersvej 6, Lillerød.

De har to børn:

(1 Sidsel Høegh Post, f. 22.4.1970 på Rigshospitalet, bopæl Wolthersvej 6, Lillerød.

(2 Mikkel Høegh Post, f. 10.5.1975 på Rigshospitalet, bopæl Wolthersvej 6, Lillerød.

Lars Hansens 7. barn var:

- D 7. Marie Larsen, f. 21.2.1861 i Kalvehave (by og sogn), død 22.11.1941 på Skovbogaards Alle 12, København, Valby (Valby Sogn, begravet Frederiksberg Kirkegård).

Gift 9.3.1884 i Holmens Kirke, København med Hans CHRISTIAN Christensen, skrev H.C. Kristensen, f. 15.12.1862 i Kulby, Finderup Sogn (Holbæk Amt), død 12.5.1932 i Skovbogaards Alle 12, Valby (Valby Sogn), søn af gårdmand i Kulby Christen Pedersen og Ane Margrethe Jensdatter.

Marie Larsen kom som sine søskende tidligt ud at tjene, 14 år gl. hos en storbonde i Kalvehave. 1 1/2 år senere til en skovfoged Lund i Viemose. 1 år senere til en garver. Bang i Viemose. Derpå 1/2 år i Vordingborg, vist nok hos en jernstøber. Herfra kom hun til København ca. 1881, hvor hun på Vesterbro havde nogle tjenestepladser. Her traf hun sin mand på en "dansebule". H.C. Kristensen kom først på en gård i Horne og ved Hornbæk, men da landbrug ikke interesserede ham, kom han lidt senere i tømmerlære i Saunte (også ved Hornbæk). Da han imidlertid hellere ville være karetmager, tog han, da han var færdig i Saunte til København, svendebrev kunne kun fås i byerne for karetmagere. Han blev svend dec. 1881 kun 19 år gl. Han arbejdede 1 1/2 år som karetmagersvend, til han juni 1883 lejede en lille butik i Stengade på Nørrebro, herfra solgte han færdige træsko og tøfler og trøbunde til træsko til andre træskomagere. Det var hans kærestes svoger Niels Jensen g.m. Dorthea Larsen, der havde lært ham at skære bunde. 2. januar 1884 overtog han en butik på Børsgade (hjørnet af Slotsholmsgade), hvor han solgte morgensko, træskoene gik derimod ikke så godt. Da han 2 mdr. senere blev gift, flyttede de ind i Havnegade 9-11. Han begyndte så at sælge rigtigt skotøj. Ved at se hvorledes en skomager, som reparerede for ham, bar sig ad, lærte han efterhånden at lave især morgensko. Det var ikke let og gik ikke altid lige godt. 1.3.1886 flyttede de til Vesterbrogade 87 med butik og lejlighed. Omsætningen øgedes ved, at han fik sin læderleverandør, til at tage hans morgensko med til provinsen. Oktober 1887 flyttede han til Kùchlersgade, hvor han havde en 5-6 mand til at arbejde for sig, han opsagde butikken, som sygnede hen. Han tjente imidlertid kun lidt ved at sælge gennem Seligman & Messerschmidt, men fra 1892-94 lykkedes det ham, at komme ud af denne gæld uden at bruge vekslere eller andet. I 1893 flyttede han fabrikken til Vesterbrogade 137, for at få mere plads.

Disse lokaler blev også hurtigt for små og, da fabrikken stadig gik fremad, byggede han en fabrik på Godthaabsvej 26 sammen med sin bror Lars Kristensen, idet byggeriet også omfattede en beboelsesblok foran den 4 etages fabriksbygning. Nu blev der i den ny fabrik lavet både sko og støvler af hestelæderspalt, gede- og kalveskind foruden morgenskoene. Han fik sig en kompagnon, som kunne sætte penge i foretagenøt, der nu hed H.C. Kristensen & Co. Skotøjsfabrik; kompagnonen trak sig som aktiv ud af foretagnet efter godt 1 år. I 1910 udvidedes fabrikken med lejede lokaler på Godthaabsvej 34. 1.10.1914 fejredes 25 års jubilæum med gratialer til alle.

H.C. Kristensen var medstifter af Foreningen af Københavns Skotøjsfabrikanter og blev 1907 valgt ind i bestyrelsen, var formand fra 1909-11 og i bestyrelsen 1913-16, da den store sammenslutning indenfor skotøjsfabrikationen fandt sted. Initiativtager var Max Balling. 10 større og mindre fabrikker, hvoraf H.C. Kristensens var den største, blev sammensluttet til De forenede Skotøjsfabrikker. Der kom nogle flere fabrikker til og i 1918 blev så endelig A/S M.J. Ballins Sønners Garveri, A/S Hertz Garveri og Skotøjsfabrik samt A/S De forenede Skotøjsfabrikker sammensluttet i eet selskab i A/S M.J. Ballins Sønner og Hertz' Garverier & Skotøjsfabrikker.

Fra De forenede Skotøjsfabrikkers bestyrelse gik H.C. Kristensen direkte over i den samlede koncerns bestyrelse, hvor han sad til sin død i 1932. I de første år efter sammenslutningen bestyrede han sin egen fabrik til 1921, da den blev nedlagt.

H.C. Kristensen havde med bestyrelsesjobbet i skotøjsindustrien ikke nok til at fylde tiden ud og han overtog 1.7.1922 Ingeniørforretningen Lux, som da var i likvidation som A/S ingeniørforretningen Lux, som han sammen med sin søn Helge drev til sin død.

I 1919 stiftede han med et par venner Bornholms Cementfabrik A/S. Fabrikken kom faktisk aldrig i gang. På grund af ukyndig ledelse sprængtes maskineriet ved forsøg på genstart og firmaet likvideredes med stort tab, vist nok for H.C. Kristensens vedkommende halvdelen af hans formue. Tabet var ca. 400.000 kr.

Han blev i et par tilfælde anmodet om at hjælpe skotøjsfirmaer, der var i vanskeligheder. Sidst (august 1920) om at træde ind i besty-

relsen for Dansk Læder- og Skotøjsindustri i Heimdalsgade. Som daglig leder fik han sin søn Bjarke ind og firmaet gik fremad ved H.C. K's død i 1932. Han døde iøvrigt pludseligt af lungebetændelse.

Marie Kristensen var uhyre arbejdsom og glemte ikke selv da hun sad i meget gode kår, den nøjsomhed hun havde været vant til som barn og ung. Den kunne give sig let komiske udslag. Som sin mand havde hun ingen større humoristisk sans, ligesom sansen for det lidt mere raffinerede i tilværelsen, lå dem begge fjernt. Jævn kost og jævn levevis og ingen kulturelle aktiviteter prægede dem. Begge havde en vis barsk form at udtrykke sig på, men var i virkeligheden meget venlige.

Marie Larsen og H.C. Kristensen havde 8 børn:

	<u>Side</u>
Christen Viktor FOLMER Kristensen, f. 9.8.1884 (a)	77
Hans AKSEL Kristensen, f. 4.4.1886 (b)	80
KAJ Martin Kristensen, f. 25.10.1887 (c)	86
Elvira MARGRETE Gudrun Kristensen, f. 17.1.1891 (d)	91
BJARKE Svend Thorgrim Kristensen, f. 30.6.1892 (e)	95
Knud HELGE Erik Duus Kristensen, f. 23.11.1895 (f)	103
LILLA Christa Marie Duus Kristensen, f. 18.9.1897 (g)	106
ROAR Hjalte Valdemar Duus Kristensen, f. 6.1.1901 (h)	111

- a. Christen Viktor FOLMER Christensen, skrev Kristensen, f. 9.8.1884 i Havnegade 11-13, København (Holmens Sogn), død 31.3.1955 på København Amts Sygehus i Gentofte, bopæl Gardes Alle 23, Hellerup, begravet Assistens Kirkegaard.
- Gift 1. gang 28.6.1913 i København (Skt. Johannes Sogn) med HELGA Johanne Schou, f. 29.4.1891 i København (Skt. Matthæus Sogn) død 8.4.1950 på Københavns Amts Sygehus i Gentofte, bopæl Gardes Alle 23, Hellerup (by og sogn) (begravet fra Hellerup Kirke på Assistens Kirkegaard), datter af skotøjsfabrikant Anders CHRISTIAN Schou og Kathrine Pedersen.
- Gift 2. gang 30.6.1951 i København (Rådhuset) med Petra Rasmine (kaldet MINNA) Jensen Vestergaard, født Jensen, f. 22.11.1891 i Kullerup Skovfogedhus, Kullerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt, 1910 navneforandring til Jensen Unkerskov, 1953 til

Christensen, født Unkerskov, datter af skovfoged Hans Jensen og Amalie Rasmussen. (Hun gift 1. gang Axen, gift 2. gang 1955 med veterinærfuldmægtig i Landbrugsministeret, senere overdyrlæge i Randers Andreas Peter Vestergaard (1892-1961)..Ægteskabet opløst 1950). Hun døde 15.7.1978 på Amtssygehuset i Gentofte, bopæl Gardes Alle 23, urnenedsat Grevninge.

Folmer Kristensen gik som sine brødre i Sophus Nielsens højere Borger- og Realskole, Frederiksberg, Bredegade 6 og sluttede med præliminæreksamen i januar 1900. Var i lære på faderens skotøjsfabrik på Godthaabsvej 26 fra 1.2.1900 til 5.5.1901. Kom derpå i lære i Skåne i Kävlinge fra 5.5.1901 til 27.4.1902 på Kjöflinge Läder- og Skotöjsfabrik, som var en underafdeling af M.J. Ballin & Sønner, København. Han fortsatte læretiden til 24.3.1903 på faderens fabrik H.C. Kristensen og Co. Skotøjsfabrik, Godthaabsvej 26, København.

Den 25.3.1903 rejste han til USA, hvor han arbejdede på 25 fabrikker i Massachussets til han juli 1906 tog hjem. Kom hjem i begyndelsen af august 1906 og begyndte kort efter at arbejde for sin fars fabrik og var her til 10.4.1907, da han aftjente sin soldatertjeneste ved 1. regiment i Kastellet. Han blev permitteret 12. okt. 1907 og rejste først i november 1907 til Frankfurt a.M. og Offenbach a.M. Efter hjemkomsten 9.3.1908 blev han ansat som formand hos sin far på Godthaabsvej, var der til 3. juni 1911 og begyndte så 5. juni 1911 2. pinsedag på Chr. Schous Skotøjsfabrik i Nørrebrogade 52, hans senere svingerfars fabrik; han blev gift 1913. Chr. Schou solgte 1.1.1917 fabrikken til De forenede Skotøjsfabrikker, og da den oktober flyttedag 1917 blev nedlagt, blev Folmer Kristensen til Blågaardsgade 23 under De forenede Skotøjsfabrikker og passede der materialelageret. Den 1.2.1918 gik han midlertidigt ud af De forenede Skotøjsfabrikker, for at blive værkfører hos E.F. Jacob & Lothinga, Gl. Kongevej 25, som i maj 1918 overgik til en ny sammenslutning, der hed M.J. Ballin's Sønner og Hertz Garverier- og Skotøjsfabrik, hvor også De forenede Skotøjsfabrikker var optaget i 1918. Den 1.2.1919 overgik han til H.C. Hansens Skotøjsfabrik, Blågaardsgade 23, hvilken fabrik også hørte til De forenede Skotøjsfabrikker eller Ballin og Hertz. H.C. Hansens Skotøjsfabrik blev i sommeren 1920 flyttet til Hertzfabrikken på

på Jagtvej 202. Den 1.1.1921 blev han forflyttet til Ryesgade 106 også under Ballin & Hertz (tidligere Overbeck) og januar til Københavns Fodtøjsfabrik, Vesterbroafdeling, Vesterbrogade 107 c (under Ballin & Hertz) og i 1929 blev både Vesterbro- og Ryesgadeafd. flyttet sammen til Bryggerivej 9 i Valby, hvor Nordisk Skotøjsfabrik (også under Ballin og Hertz) havde til huse.

Fra 1919 til han i 1952 trak sig tilbage, var Folmer Kristensen driftsleder (nu titel disponent). Bopæl 1913-26 Lyngbygade (det senere Hillerødgade) 26. Derpå på Mariendalsvej 80 til 29.3.1928. Derpå til sin død på C.F. Gardes Alle 23, Hellerup. Han døde ved at gå ud foran en lastbil på Strandvejen, havde reduceret syn. Hans første hustru Helga var uddannet på musikkonversatoriet i klaverspil, men drev det ikke længere end til at under- vise lidt i sine unge dage.

Hans anden hustru Minna havde været gift 2 gange før, først gift Maxen (1 søn, en skolelærer Maxen i dette ægteskab). På handelskursus 1909/10. Stenograf 1915-16 ved den Danske Gesandt- skab i Berlin. Holdt som Minna Maxen talrige foredrag i Tysk- land og Skandinavien (under medvirken af skuespillere). Presse- sekretær ved de tyske statsbaners rejsecentral i København 1929-31. Gift 1935 med A.P. Vestergaard. Boede i 1941 på H.C. Ørstedsvej 12,2 og var optaget i Bovrupkartoteket over medlemmer af DNSAP. Hun har skrevet en enkel roman: Vi fraskilte 1939 (Dansk Forlag) har desuden bidraget til ca. 15 forskellige mest danske dagblade mm. Hun har læst op i Danmarks Radio af sine barndoms- erindringer.

Efter Folmer Kristensens død kalder hun sig Fru Volmer, bor sta- dig Gardes Alle 23. (Se iøvrigt Dansk Skønlitterært Forfatter- lexikon, Kbhv. 1964).

Folmer Kristensen fik ingen børn. I 1. ægteskab adopterede han 4.13.1926 en søn:

- 1) JØRGEN Preben Schou-Christensen, f. 9.11.1921 på Rigshospi- talet, døbt 19.3.1922 i Absalons Sogn, søn af SELMA Hansine Marie Hansen, senere gift Bramsdal.
Gift 22.9.1947 i Fredericia (Rådhus) med Agnete Nielsen, f. 2.9.1925 i Gammelby, Jerne Sogn (Ribe Amt). Datter af tobaks- fabrikant i Fredericia Jacob Nielsen og Anna Elvine Henriksen.

Jørgen Schou-Kristensen var i lære fra 2/11 1936 til 2/11 1940 på Hertz Skotøjsfabrik. Var derpå som volontør i 13 mdr. på Odense Skotøjsfabrik, efter et halvt år fra sep. 1942 til marts 1943 hos Hertz i København, som instruktør på S. Nielsens Skotøjsfabrik i Fredericia. Sad arresteret fra 9. - 22. 12.1943 af Gestapo, mistænkt for opbevaring af våben og sprængstoffer og instruktion, flygtede efter løsladelsen p.g.a. mangel på beviser til Sverige, gik efter nogen tid frivilligt ind i den danske styrke. Efter befrielsen og hjemsendelsen fik han 7.1.1946 stilling som værkfører i Nykøbing S., kom 1.5.1946 til Brdr. Dams Skotøjsfabrik, København som formand. Ca. 1947-49 havde han været på et kursus i Leicester, England på en skotøjsfagskole. På denne var en stilling i Sydafrika opslået ledig. Med sin kone tog han d. 29.12.1949 til S.A. De boede først i Capetown, lidt senere Port Elisabeth og til slut i Durban.

Her fik han senere sin egen skotøjsfabrik, Noris Footwear (Pty) Ltd., Durban, som han afhændede ca. 1978. Hans hustru har et orkidegartneri, delvis som hobby i deres villa.
Bopæl 1978: Hill Crest, Natal, R.S.A. (PO Box 18178 Dalbridge 4014 Natal R.S.A.).

a) Jan Victor? Schou-Kristensen, f. 17.11.195(3?), ant. Capetown, S.A.

Laila Schou-Kristensen, f. 26.6.195(6?), ant. Port Elisabeth.

b. Hans AKSEL Christensen, skrev Kristensen, f. 4.4.1886 på Vesterbrogade 87, København (Skt. Matthæus Sogn), død 16.3.1962 på Skt. Lukas Stiftelsen, bopæl Lysagervej 14, Charlottenlund, begravet Ordrup Kirkegård (Sogn).

Gift 28.4.1911 i Skt. Lukas Sogn med EMMY Cecilie Edvardine Larsen, f. 8.7.1888 på Sindshvilevej 13, Frederiksberg (by og sogn), død 17.1.1959 på Skt. Lukas Stiftelsen, bopæl Lysagervej 14, Ordrup Sogn, begr. Ordrup , datter af gasarbejder (kleinsmed) Jørgen EDWARD Larsen og Marie Vilhelmine Gerhardine Mathiesen.

Aksel Kristensen ville egentlig have været gartner, men da lugt af gødning ikke var sagen, kom han i lære på faderens skotøjsfabrik som tilskærer.

Da han var udlært, tog han i slutningen af april 1903 til Kornwestheim ved Stuttgart et stort skotøjcentrum. Her arbejdede han som tilskærer i Kornwestheim og Tuttlingen til ca. 10. november 1904. Hjemme i København igen arbejdede han på faderens fabrik, vist nok i nådleriet, foruden at han skar modeller, hvad han havde lært i Tyskland. Sidst i oktober 1906 til foråret 1908 arbejdede han i Tyskland først i Frankfurth a.M., ant. også Stuttgart, Einfurth og Offenbach. Tilbage i København arbejdede han hos faderen i tilskæreriets som formand og lavede desuden modeller efter egne tegninger. Han blev forlovet 1909 med Emmy Larsen, som var nådlerske på fabrikken og gift 1911. I 1917 blev han værkfører efter Edvard Jensen på fabrikken og beholdt stillingen til efter sammenslutningen med Ballin & Hertz, både han og broderen Kaj var prokurister hos faderen. Da H.C. Kristensens d. 31.12.1916 gik ind i De forenede Skotøjsfabrikker, kom begge disse brødre til H.C. Hansens Skotøjsfabrik i Blaagaardsgade 23.

Da skotøjsindustrien havde trange kår efter 1. verdenskrig prøvede Aksel Kristensen og hans bror Kaj at finde noget passende. Man fandt ca. 1924 en kartonfabrik i Nyhavn 31 G o.g. til salg, som en kommandør kaptajn West drev under navnet Skandinavisk Pampaché og Kartonnagefabrik.

Broderen Kaj var handelsuddannet, men havde ikke sparet meget op, hvad Aksel K. havde. Faderen indvilligede i at kautionere for en kassekredit på 5000 kr. og så købte de fabrikken, hvor Aksel tog sig af det praktiske, som han imidlertid måtte lære efter lukketid af en ung mand af den gamle stab.

Først fremstillede de naturligvis skotøjsæsker med de gode forbindelser til skotøj de havde. Senere blev der også fremstillet magasinæsker, som dog brat holdt op 1940 ved 2. verdenskrig.

Fabrikken blev drevet under navnet Skandinavisk Kartonnagefabrik. Den 3.2.1939 døde imidlertid Aksels bror og kompagnon Kaj og hans søn Svend (Duus) Kristensen kom derfor, for at varetage sin mors interesser ind i virksomheden. Mens samarbejdet med Kaj havde været godt, var det med Svend Kristensen vanskeligere. De talte ikke samme sprog og aldersforskellen gjorde også sit.

musikforlaget IMUDICO, ledet af direktør Kleinert, til efteråret 1952. Ca. medio 1953 til medio 1956 var hun ansat i Skandinavisk Gramophone (EMI), hvorefter hun havde forskellige jobs i 1 års tid og hun blev af en tidligere kollega spurgt, om hun ikke kunne tænke sig at komme ind hos Bent Fabricius (Metronome), hvor hun har været siden 1957.

Hun har siden 1951 boet på Ordrupvej 75, Charlottenlund.

Ingen børn.

2) Birthe Duus Christensen, f. 4.8.1921, døbt Mariendals Sogn, død 18.8.1926 på bopælen Gyvelstien 14, København (Godthaabs Sogn) 5 år gl.

3) Anni Duus Christensen, skrev Kristensen, f. 23.2.1925 på Frederiksberg Hospital, bopæl Godthaabsvej 26, døbt i Godthaabs Sogn.

Gift 22.4.1948 i Ordrup Kirke med ERLING Palle Benzon Petersen, f. 25.11.1917 i Grenaagade 6 kld., København (Rosenvængets Sogn), søn af malermester HERBERT Victor Benzon Petersen og AMANDA Nicoline Abélone Nielsen.

Anni Duus Kristensen gik i Zahles Seminariskole, realist derfra i 1942, student (ns) fra Ordrup Gymnasium i 1945. Kom på kontor hos ESAB i sept. 1945, var der til sept. 1949, da de tog til England til college i Leicester, hvor hun læste økonomi, statistik og poesi. Har efter maj 1950 gået hjemme.

Erling Benzon Petersen voksede op på Østerbro. Kom 1.11.1932 i lære på Ballin & Hertz Skotøjsfabrik på Jagtvej 127, blev udlært der 1.11.1936 og fortsatte der som svend. Han var ven med Jørgen Schou-Kristensen, Folmer Kristensens søn (se 7a foran). Denne skaffede ham ca. 1942-43 ind som volontør på Hertz Skotøjsfabrik et års tid og derefter kortvarigt på Københavns Fodtøjsfabrik i Valby, for at komplettere uddannelsen. Var derpå på nogle småfabrikker og blev i begyndelsen af 1944 formand for 3 afd. på skotøjsfabrikken Gloria i Guldbergsgade til ca. 1945/46. Under krigen var han frihedskæmper.

Han kom derpå til Alfred Liebmann & Co. som driftsleder i 3 1/2 år til ca. 1948/49. Kun ved at gå på en skotøjsfagskole kunne han regne med at nå videre. Det blev til England. Han blev gift med Anni d. 22.4.1948 og i september 1949 tog de til Leicester i England, han på et toårigt kursus på en skotøjsfagskole der, mens Anni tog kursus i økonomi, statistik og poesi.

Inden kursuset var afsluttet, skrev hans svigerfader Aksel Kristensen til ham, at hans kartonnagefabrik, som han efter broderen Kajs død drev sammen med dennes søn Svend (Duus) Kristensen, ikke gik så godt, og at Svend muligvis ville trække sig ud af foretagenet, og at han under disse omstændigheder ville drive den videre alene. Han spurgte derfor Erling, om han kunne tænke sig at blive ansat i firmaet. Efter nogen overvejelse akcepterede Erling, han havde jo gode forbindelser til kunderne i skotøjsbranchen.

De kom tilbage til København i maj 1950 og han indtrådte i firmaet i stedet for Svend (Duus) Kristensen, som iøvrigt kort tid efter emigrerede til Kenya, efter han havde ladet kunderne vide, hvor han mente at firmaet stod. Dette skaffede firmaet (Skandinavisk Kartonnagefabrik) noget besvær inden for stormagasinerne, men ikke hos skotøjsfabrikkerne, hvor Erling var kendt. Ved Svend Duus Kristensens fratreden måtte Aksel Kristensen skrive under på, at han skyldte sin broders enke Clara halvdelen af maskinerne og halvdelen af lageret, ialt 300.000 kr.

I løbet af ca. 3 år fik Erling Benzon Petersen, som nu tog sig af salget som sin væsentligste opgave, omsætningen tredoblet. To år efter sin tiltrædelse blev han prokurist, og lidt senere den 1.1.1953 blev han optaget som kompanion. Virksomheden, som lå i Nyhavn 31, flyttede ud i lejede lokaler på Strandlodsvej 44, København S i 1957. Erling Benzon Petersen overtog gradvis ledelsen, idet Aksel Kristensen efterhånden kom mindre og mindre på fabrikken. Han døde i 1962, hvorefter Erling Benzon Petersen var ene om fabrikken. Skotøjshandelen blev liberaliseret, og i årene 1963-65 lukkede

mange danske skotøjsfabrikker, hvilket betød formidskede afsætningsmuligheder. I 1972 flyttede man fabrikken til Lergravsvej. Udviklingen gik fortsat i forkeret retning med nedskæring af arbejdsstyrken til følge, og til sidst foretrak han at sælge virksomheden i 1974. Han lever nu som rentier og har samtidig ledelsen af Frimurerens Museum, idet han er en ivrig frimurer. Han var fra 13.5.1953 - 18.6.1970 medlem af Arbejdsgiverforeningens Delegeretforsamling.

De boede først hos svigerforældrene på Lysagervej til 1949. Hjemkommet fra England boede de på Hyldegaardsvej 61, Charlottenlund og fra 1955/56 i eget hus på Skovshovedvej 11, 2920 Charlottenlund, hvor de bor nu 1978.

De har 3 børn:

- a) Nina Benzon Petersen, f. 14.4.1951 på Tranegaardsvej 26, (Messias Sogn), døbt 9.9.1951 i Ordrup Kirke. Gik i skole i Skovshoved Skole, student (nysproglig) 1970 fra Ordrup Gymnasium, begyndte sept. 1970 som stud. mag. i engelsk ved Københavns Universitet. Var fra sep. 1975 til sommer 1976 i York og studerede ved universitetet der.
- b) Ulla Benzon Petersen, f. 1.12.1952 på Skt. Lucas Stiftelsen, Helleruplund Sogn, døbt Ordrup Kirke.
Gift 14.8.1976 i Skovshoved Kirke med Lars Malmose, f. 29.8.1952 på Fåborg Sygehus, døbt Svanninge. Søn af chauffør senere gartner Edvard Malmose (ved bevilling 1941 fra Clausen) og Else Mølgaard Jensen.

Han er opvokset i Svanninge senere Ringe og derefter Ishøj, kom ca. 1969 til Køge Gymnasium, student (mat.-naturfag) 1972 herfra. Derpå HA studerende ved Handelshøjskolen, eksamen 1975. Fortsatte med cand. merc. studium (afsætningsøkonomi og udenrigshandel) eksamen 1977. Fra 1974 interviewer for Scanfact Burke Markedsanalysebureau, fra 1977 ansat ved JFH Markedsanalyse.

Ulla B. P. gik i Skovshoved Skole, blev student (nysproglig) 1971 fra Ordrup Gymnasium, læste sep. 1971-1973 til 3-sproget korrespondent på Handelshøjskolen (eng., tysk og spansk). Ansat lo mdr. ved De forenede Papirfabrikker som

korrespondent, 1974-76 læst til ED Erhvervsfaglig Diplomprøve og arbejdede samtidig i et importfirma, fra 1976 ansat ved Grafisk Forlag som korrespondent og redaktionsassistent. Hun har boet på Jomsborgvej siden 1974.

Adr. 1978: Jomsborgvej 27, Hellerup.

De har en søn:

(1 Bo Benzon Malmose, f. 2.12.1978 på Frederiksberg Hospital, døbt 14.5.1978 Skovshoved Kirke.

c) KARIN Emmy Benzon Petersen, f. 8.7.1957 Skt. Lukas Stiftelsen, Helleruplund Sogn, døbt 17.11.1957 i Skovshoved Kirke, student fra Ordrup Gymnasium (nysproglig) 1976. Fra forår 1977 sygeplejeelev på Skt. Lukas Stiftelsen.

c. KAJ Martin Christensen, skrev Kristensen, f. 25.10.1887 i Kùchlersgade 18,1, København (Skt. Matthæus Sogn). Død 3.2.1939 på Københavns Amts Sygehus i Gentofte, begr. 6.2.1939 fra Hellerup Kirke.

Gift 31.3.1912 i København (Skt. Pouls Kirke) med Klara, skrev CLARA Agnes Eleonora Nielsen, f. 27.12.1889 på Henrik Ibsens Vej i København (Skt. Matthæus Sogn), død 14.1.1967 i Nairobi, Kenya, bisat 31.5.1967 fra Lundehus Sogn på Bispebjerg Kirkegård i fælles urnegrav. Datter af købmand Christian Vilhelm Nielsen og Marie Apel.

Hun blev gift 2. gang med murermester Johan DOBI Nepken, f. 21.3.1870 i Nakskov, død 22.4.1966 på Bispebjerg Hospital, København, beende Lundeborgvej 3, Hellerup.

Kaj Kristensen kom 14 år gammel den 1.11.1901 i lære i Fa. Aage Havemanns Købmandshandel i Rudkøbing. Det var en blandet købmandsforretning med alt muligt også kolonialvarer. Den benyttede kun lærlinge, ingen udlærte kommissær. Kaj var lille, spinkel og forknyt og led af hjemve. Han måtte hver dag ned til damperen fra Svendborg, for at hente gær i tunge poser. Hans senere svoger Aage Boesgaard, så ham der og havde ondt af ham. De kom sammen og Kai kom bl.a. i rokklub sammen med Aage.

Kaj var udlært i 1905 og kom derpå til Slagelse til en engros læderhandel, hvor de havde huder, som de solgte til skomagere

og lign., her var han i ca. 2 år til 1907, da han så kom til Vejle i en læderhandel der og blev der til ca. februar- marts 1909. Ved forældrenes sølvbryllup 9.3.1909 var han kommet tilbage til Frederiksberg og var netop blevet ansat på faderens skotøjsfabrik på Godthaabsvej 26 i kontorafdelingen, hvor han var ansat som lagerchef fra 1909 til fabrikken nedlagdes i 31. 12.1916, idet den gik op i De forenede Skotøjsfabrikker. Kaj og broderen Aksel kom derpå over på H.C. Hansens Skotøjsfabrik i Blaagaardsgade 23.

Kaj Kristensen blev indkaldt som soldat i ca. 1910-1911 og gjorde senere tjeneste i 1913 og ved sikringsstyrken i 1914-16.

Som følge af de store ændringer i skotøjsindustrien efter 1. verdenskrig, måtte han prøve at finde noget andet. Han havde således en skoforretning på Fælledvej, men bestyreren snød ham, og han måtte overtage en våbensamling som betaling. Han havde også en forretning på Amager i Nr. 25 Holmbladsgade, men disse gav ham sikkert mere tab end gevinst. Sammen med broderen Aksel forsøgte han at finde nogen erstatning for skotøjsbranchen. Som fortalt under Aksel fandt de en kartonnagefabrik i Nyhavn 31 o.g. til salg, og den købte de så i ca. 1924 og drev den i fællesskab til han, Kaj døde i 1939. Kaj var handelsmanden, mens Aksel tog sig af det produktionstekniske. Selv om de to brødre var meget forskellige, gik samarbejdet godt, men stoppede brat ved Kajs død d. 3. feb. 1939, efter en operation for for vidt fremskreden mavekræft.

Kaj boede som nygift først på hjørnet af Kronprinsesse Sofiesvej ved Godthaabsvej, senere på Nyelandsvej 52,3 overfor Godthaabskirken, omkring årskiftet 1924/25 flyttede de til Valbygaardsalle 58,1 Valby. Senere fra ca. 1928/29 boede de i et rækkehus Sundvænget 2 i Hellerup.

Her blev enken Clara boende til ca. 1940/41, da hun flyttede til Frimodtvej 8, Hellerup, året efter til Estersvej 26 A i en ejendom, der tilhørte Dobi Nepken, som hun havde lært at kende i en forening "Træf nye Mennesker". Han var en kendt udlandsdanser, en kendt løvejæger som efter 40 års ophold i Nairobi, strandede

i Danmark, da krigen brød ud i 1939. Hun blev gift med ham i Nairobi, Kenya i 1947 og hvortil de flyttede samme år. Her boede de til ca. 1965, da de kom til Danmark, hvor han døde. De havde en villa på Lundebergvej 3, Hellerup. Clara flyttede efter en operation for en hjernesvulst tilbage til Nairobi, hvor hun havde sin datter og søn. Hun døde dernede ca. 3 mdr. senere.

Kaj og Clara Kristensen fik 3 børn:

1) Svend Christensen, kalder sig Svend Duus Kristensen, f. 23.

10.1914 Nylandsvej 52,2 Frederiksberg (Godthaabs Sogn).

Gift 1. gang 2.4.1939 i Hellerup Kirke med Aase Grønberg

Nielsen, f. 6.1.1914 i Nykøbing Falster. Datter af Edvin Grønberg Nielsen og Martha Jensine Jørgensen.

Ægteskabet opløst

Gift 2. gang 1.3.1947 i Taarbæk (magistraten) med HEDDA Bahn

Wendelboe, f. 14.1.1917 i Horsensgade 2, København, (døbt Holmens Kirke). Datter af overbådsmand senere indehaver af en radiotelegrafistskole Ejnar Bahn Wendelboe og IDA Charlotte Olsson.

Svend Duus Kristensen blev student i 1932/3 fra Torben Brix Skole, kom derefter i lære i papir engros firmaet Knud Lous i St. Kongensgade, København. Da han i 1936 var udlært, var han 1 år i London, hvor han dels læste på købmandsskolen der, dels arbejdede som volontør i 2-3 emballagefirmaer. 1937-38 var han på samme måde volontør i Köln og Düsseldorf. Efter faderens død i feb. 1939 trådte han i moderens sted ind i Skandinavisk Kartonnagefabrik og var der til ca. begyndelsen af 1950. I 1951 flyttede han til Kenya, hvor han boede i Mombassa til 1. marts 1970, hans kone kom hjem maj 1969. I Mombassa var han først handelsrejsende, havde derpå et Pepsi Cola agentur og byggede en fabrik for dette firma dernede. Derefter har han arbejdet som marine engineer (uden ingeniøruddannelse) i et engelskejet firma med marinetekniske ting f.ex. outbord motorer og elektrisk udstyr. Da kolonitiden i Kenya sluttede, endte også fremtidsmulighederne for ham, idet der ikke var dollars til importen.

Efter hjemkomsten til Danmark i 1970 har de boet i huset på Lundebergvej 3, som han arvede efter moderen og har drevet en forretning COURANT med antikviteter og lign. på Callisensvej 5 i Hellerup.

Han har 1 barn nemlig i 1. ægteskab

- a) Birgit Duus Christensen, skrev Kristensen, f. 18.3.1942 i København (Garnisons Sogn, f. St. Kongensgade 87,4). Gift 2.2.1968 i København (Rådhus) med Torben Egede Andersen, f. 3.8.1943 i København (Skt. Stefans Sogn), søn af torveforvalter Valdemar Ingvar Egede Andersen og Ellen Margrethe Christensen.

Birgit Duus Christensen blev efter mellemskoleeksamen telegrafist og senere engelsk korrespondent

Kom på kontor og var bl.a. ansat hos 3-M, hvor hun traf sin mand. Hun ophørte med udearbejde i 1971/72. Torben Egede Andersen er realist fra Øster Borgerdydsskole, gik på Niels Brocks Handelsskole, arbejdede senere som salgskorrespondent hos 3-M og blev senere sælger hos Tage Winkelhorn, Købmagergade, oprettede ca. 1974 eget firma Kuvverteringsgården ApS, Bøllelosevej 3, Uvelse pr. Slangerup, hvor de bor 1978.

De har 2 børn:

- 1) Anne-Kathrine Egede Andersen, f. 18.3.1972 København på Øresundshospitalet, Sions Sogn, navngivet i Helligånds Sogn. (Bopæl Knabrostræde).
 - 2) Nanna Egede Andersen, f. 13.1.1976 i Glostrup. (Bopæl Vallensbæk) navngivet Slangerup Sogn.
- 2) Paul Duus Christensen, f. 31.3.1922 Nyelandsvej 52,3 Frederiksberg (Godthaab Sogn), død 21.4.1922 på Rigshospitalet (ført Godthaabs Sogn).
- 3) Jytte (kld. Musse) Duus Christensen, skrev Kristensen, f. 16. 11.1924 Nyelandsvej 52,3 Frederiksberg (Godthaabs Sogn, døbt i Valby Sogn). Gift 14.6.1946 i Hellerup Sogn med PALLE Hans Martin Artler, f. 24.7.1920 på Rigshospitalet, søn af overkontrollør Knud Artler og NANCY Lucie Larsen.

Jytte (Musse) Kristensen blev uddannet som (læge)sekretær og var ansat ved Amtssygehuset i Gentofte, da hun blev gift.

Palle Artler var uddannet i papir engros og var ansat som papirhandlermedhjælp i firmaet Viggo Borch i København, og boede hos forældrene på Kong Georgsvej 64, Frederiksberg. Emigrerede med svigermoderen og dennes anden mand i 1948 til Kenya. Var først 1 1/2 år arbejdsformand på en Kieselfabrik i Thika 40 km fra Nairobi, så bogholder 1/2 år på en dansk indvandringsfarm, så i 8 år ansat i U.S. Informationsservice i afd. for offentlig kommunikation med opgave at lave radio-udsendelser. Hans fotografiske evner (han var ivrig amatør-fotograf) gjorde, at han fik opgaver til film til TV og informationskrifter og var fotografisk korrespondent til Daily Mirror og International News. Han startede derefter eget fotografisk firma Palle Artler Ltd. (alle arter foto mest reklamefilm bl.a. til USAs TV og fast filmfotograf for store stjerner som Joan Crawford og William Holden på safari). Hans kone hjalp med det kontormæssige. Hans mor med at tørre billeder m.v. Blev ringet op fra State House af præsident Jomo Kenyatta for at tage billeder, portrættet af Kenyatta på Kenyas pengesedler er taget af Palle Artler. I 1966 købte han en stor villa i Westlandsi Nairobi og ejede flere ejendomme, var medejer af en nellikefarm Glen Bracken Nurseries Ltd., grundlagt af handelsgartner Knud Stormly Hansen, København. Afhændede ca. 1968 firmaet, men beholdt nogle ejendomme, flyttede i slutningen af 1968 til Melia på Malta, hvor han siden har boet som rentier.

Hans forældre kom derved ca. 1951. Faderen Knud Artler blev ansat som politiofficer og oplevede Mau Mau bevægelsen, han døde af malaria i 1963.

(Se artikel i Billed Bladet 30. aug. 1968, side 8-11).

Der er ingen børn i ægteskabet.

- d. Elvira MARGRETHE Gudrun Christensen, skrev Kristensen, f. 17. 1.1891 Kùchlersgade 18,1 København (Skt. Matthæus Sogn).
Gift 6.11.1913 i Kgs. Lyngby Kirke med AAGE Ludvig Boesgaard, f. 18.3.1887 på Fødselsstiftelsen i København, død 27.4.1963 Rønnebærvej 13, Holte (by og sogn), (begravet Søllerød), søn af Eline Rasmine Boesgaard.

Margrethe Kristensen gik ligesom søsteren Lilla og deres kusine Anny Kristensen med hvem hun gik i klasse, i skole i Dagmar Nielsens Pigeskole i Allegade senere i Frederiksberg Bredegade 7, mens hendes brødre gik i Sophus Nielsens højere Borger- og Realskole i Frederiksberg Brédegade 6. Efter at hun var færdig med 7. klasse, hjalp hun sin mor i huset til juni 1911. I august 1910 blev hun forlovet med sin bror Kajs ven Aage Boesgaard fra Rudkøbing. Hun var så i sommermånederne 1911 i huset hos en forhenværende proprietær Christensen i Niels Juelsgade 10 i Køge. Da hun tog derfra, ville hun gerne have været til udlandet til bekendte i Lybeck, men fik ikke lov af sin far og begyndte derfor 1. nov. 1911 at lære dameskrædersyning, kun 5 timer om dagen i et 1/2 år hos sin skolekammerat Valborg Nielsen, hvis far var ansat på H.C. Kristensens skotøjsfabrik. Fra januar til marts 1913 var hun hos en pastor Oluf Madsen i Kronprinsessegade 40. Derpå var hun til 1. juni i huset hos direktør Valeur, Ellevadsvej 2 i Charlottenlund. For at lave daglig mad og husgerning fik hun den fænomenale løn af 30 kr. om måneden en meget høj løn dengang, da der til pasning af børnene var en barnestuepige. 6. nov. samme år blev hun gift.

Aage Boesgaard var opvokset hos sin bedstemor i Ramsherred 3 i Rudkøbing. Efter endt læretid som maskinarbejder på Rudkøbing Jernstøberi & Maskinfabrik, tog han i 1906 til København for at aftjene sin værnepligt ved søværnet. Han lærte da, hos sin ven fra Rudkøbing Kaj Kristensen, sin tilkommende hustru at kende i deres hjem. Efter endt tjeneste i efteråret 1906 ville han have været ud at sejle som fyrbøder, da det var svært at finde arbejde. Hans bedstemor og morbror Christian Boesgaard lånte ham penge, så han kunne læse til maskinist i København. Da han i 1908 havde taget 2. del, kom han ud at sejle, først som assistent (3. mester) senere som 2. mester. Han gik i land i dec. 1911 og fik arbejde på Titan, Tagensvej, København som maskin-

arbejder, lærte at vikle elektromotorer og blev et år senere underværkfører for afdelingen og læste samtidig elektronik. Blev derefter ansat i firmaet Hannibal Thomsen, H.C. Ørstedsvej, hvor han lærte praktiske husinstallationer, gav manuduktion til elever til maskinist-, elektroteknik- og installatøreksamen-erne. Blev gift nov. 1913 og ansattes i begyndelsen af 1. verdenskrig som repræsentant i firmaet Ferrum, hvor han var i 3 1/2 år. Da der ingen fremtid var i det, forlod han firmaet og begyndte så i august/september 1917 selvstændig maskinforretning i Pustervig 8, kld. overgården i den Suhrske Husmoderskole og lånte telefon på et værkførerkontor på Chr. Schous Skotøjsfabrik (Schou var en ven af hans svigerfar).

Da kædehandel i flg. loven var forbudt, og da firmaer ikke måtte importere mere end de havde gjort året forud, kom han i forbindelse med A/S Rikko, Skindergade 38, som var importør. Det viste sig hurtigt, at størstedelen af firmaets salg gik til Aage Boesgaard, og Rikko tilbød et nærmere samarbejde, som overraskende resulterede i, at Aage Boesgaard 1. aug. 1918 indtrådte i firmaet som direktør, samtidig med at A/S Rikko fik undertitel Aage Boesgaards Maskinforretning A/S. Firmaet lå nu i Krystalgade 10, hvorfra det i 1936 flyttede til Peder Skrams Gade 17.

Aage Boesgaard udkøbte efterhånden sine to associerede i firmaet Niels Møller og Marius Christiansen, således at disse var ude af dette ca. 1934.

De boede nov. 1913 - april 1917 i Thorsgades Forlængelse 118, 3 v. Boede derpå i Holte i en villa, hvis adresse til 1932 var Sofievej 9 og derpå Rønnebærvej 13. Da han døde i 1963, solgte enken huset i sept. 1963 og flyttede til et rækkehus på Aabrinken 63, Virum.

Begge holdt meget af at rejse og var således, hvad der dengang var ret usædvanligt, i 1924 i Ægypten og Palæstina, men også i 2oerne rejser til Spanien, Italien og Frankrig. Fra 1931 foretages rejserne med bil. Var 1959 en 3 1/2 måneder lang tur til USA og Mexico, og i 1961 en rejse på 2 1/2 måned til Indien, Thailand og Japan og endelig i 1962 en tur til Sydamerika og De Vestindiske Øer.

Adresse 1978: Aabrinken 63, Virum.

De har 2 børn:

- 1) Palle Lerbjerg Boesgaard, f. 18.9.1914 København (Simeons). 1932 student (m.n.) fra Statsskolen i Lyngby, 1938 civilingeniør (fabriksingeniør). 1938-45 ing. v. Dansk Vejlaboratorium i København. Fra 1945 ved A/S Rikko, 1952 prokurist, fra 1963 som direktør. Blev 5.6.1942 Søllerød gift med INGER Emilie Børgesen, datter af grosserer i Holte Vald. Martin Børgesen og Hansine Margrethe Jørgensen, f. 5.11.1917 København (Islands Brygge), fra 1971 bogholderske i A/S Rikko. Boet fra 1942 på Vangeleddet 8 i Virum, fra 1953 på Frugtheget 33, Virum.

3 børn:

- a) Birgit Lerbjerg Boesgaard, f. 3.5.1944 Virum (Søllerød). Student (n.s.) fra Virum Statsskole 1962, 3-sproget korrespondent fra Handelshøjskolen 1965 og 1969 tillige spansk korrespondent, ansat forskellige steder i København bl.a. Kemisk Værk Køge, Nielsen & Petersens Maskinfabrik, fra 1973 selvstændig korrespondent for et par firmaer. I 1977 ansat i Grafisk Maskinfabrik, Tune. Blev 2.8.1969 i København (Helligånds) gift med ERIK Vagn Pedersen, f. 11.6.1940 i Egense S. (Svendborg Amt), søn af Vilhelm Pedersen og Inger Laura Pedersen, Odense. Realist i Odense 1957, i lære 4 år til 1/1 1961 i Værktøjsfirma Carl Hassings Eftf. Odense. Til 1965 uddannet i udlandet på kurser og ved ansættelse bl.a. 1962 på Danish College of Commerce, Ealing, 1963 på Dänische Kaufmannsschule i Bremen, 1964 Sorbonne, Paris og 1964 på Centro Europeos de Languas y Cultura, Barcelona. Fra 1965 ansat hos Kemisk Værk Køge, København (senere Køge) som eksportchef. 1.1.1978 ansat i Junckers Savværk A/S Køge som eksportchef. Fra 1970 læst til merconom i to retninger. Fra 1969 boet Bredager 33, Greve Strand.

2 børn:

- (1) Mette Boesgaard Pedersen, f. 28.8.1973 (døbt Kildebrønde) i Roskilde søndre Sogn, f. Roskilde Sygehus.
- (2) Lotte Boesgaard Pedersen, f. 26.6.1976 (døbt Kildebrønde) i Roskilde søndre Sogn, f. Roskilde Sygehus.

b) Astrid Lerbjerg Boesgaard, f. 5.1.1947 Virum (Søllerød), student (n.s.) Virum 1965, ekspedient hos Eva Rosenstand 1966-68. Kontorassistent hos fa. Vosseler, Basel nu Therwil. Blev 8.6.1968 Søllerød K. gift med MARC Armand Wagnières, f. 28.11.1941 i Unterseen (Interlaken), Kanton Bern, Schweiz, søn af Marcel Robert Wagnières og Margaretha Pümpin, opvokset i Bern, Gelterkinden og Thun og fra 1958-64 i Gelterkinden. Uddannet hos Ciba i Basel som laborant 1958-62 og derpå efter militærtjeneste ansat i Ciba afd. for pharmaforskning. Fra nov. 1964 til juni 1968 ansat hos professor Anders Kjær, Landbohøjskolens afd. for Organisk Kemi i København, fra 1/7 1968 ansat hos Sandoz AG i Basel (proceskontrol kem. produktion). Fra 1/1 1974 som overlaborant.

Bor 1976: Tshäpperliring 10, Reinach (BL) Schweiz.

c) Bjarne Lerbjerg Boesgaard, f. 1.5.1952 Virum (Søllerød). Elektronikmekanikersvend fra Brüel & Kjær, Nærum 1973. Elektronikingeniør fra Københavns Teknikum april 1977. Ansat i Medimatic A/S, København (elektronisk medicinske apparater).

Gift 10.12.1977 Virum Kirke med Birgit Stove, f. 4.1.1955 Odense (Thomas Kingo S), (datter af grosserer Eigil Stove (f. Jensen) og GERDA Margrethe Jensen). Boede Teglstrupvej 6 A, København Ø. fra 1976-78.

Bor 1978: Rolighedsvej 5, Kgs. Lyngby.

2) Tage Lerbjerg Boesgaard, f. 31.7.1918 Holte (Søllerød). Student (m.n.) 1937 fra Holte Gymnasium. Læge. Kandidat 1950. Ansat ved Københavns Hospitalvæsen 1950-52. Bispebjerg og Sundby. 1953 i Mestervig på Grønland i Nordisk Mineselskab. Igen på Københavns Hospitalvæsen. Bispebjerg 1956, Kommunehospital 1958, Sct. Hans 1960, Bispebjerg 1960, Sct. Hans 1961, Statshospitalet i Glostrup 1965-68, speciallæge i psykiatri 1967, Lillemosegård 1971-75. Derefter pensionist af helbredsgrunde. Blev gift 1. gang 14.12.1957 i Søllerød med Birgitte Mangor, datter af kontorchef i finansministeriet, cand. jur. Erik Mangor og Olga Thomsen, f. 12.6.1920 i København (Skt. Andreas), død 27.12.1968 Rigshospitalet. Læge. Kandidat 1950, forsk. ansæt. Sjælland. Fra 1956 i København. Fra 1959 ved Militærhospitalet fysiurgiske afd. 1962 speciallæge i fysiurgi, fra 1964 reservelæge ved Ortopædisk Hospital. Blev gift 2. gang 19.9.1970 i Nødebo med Bodil Enevoldsen, datter af repræsentant Søren Enevoldsen og Agnes Mølgaard, f. 2.5.1926 Frederiksberg (Godthaab). Læge. Kandidat 1952,

først ansættelser Sjælland, fra 1954-63 i København på gynækologisk afd. 1963 2. reservelæge Hillerød. 19 Central-sygehuset i Næstved. Speciallæge i gynækologi 1962?, ansættelse i Mødrehjælpen, privat praksis i Gentofte fra 1969?. Han har boet Pedersborgvej 7, København Ø. 1957-70 Højdevej 51, Virum, fra 1970 Granparken 55, Kgs. Lyngby.
Ingen børn.

- e. BJARKE Svend Thorgrim Duus Christensen, skrev Kristensen, f. 30.6.1892 i Kùchlersgade 18, København V. (Skt. Matthæus S), død 12.7.1960 på Tryggehvilealle 5, Charlottenlund (Jægersborg Sogn), begr. Hellerup Kirkegård.
Gift 1. gang 14.6.1918 i Store Heddinge med CAMILLA (døbt Kamilla) Marie Jensen, f. 1.10.1893 i Store Heddinge, død 19.11.1949 i hjemmet på Tryggehvilealle 5, Charlottenlund, bisat fra Mariebjerg Krematorium og jordfæstet Store Heddinge. Datter af graver i Store Heddinge Christian Jensen og Frederikke SOPHIE Winding.
Gift 2. gang 28.9.1950 i København (Skt. Jacobs Sogn) med enke efter 1. ægteskab med Bjarke's bror Helge Kristensen, Gusta GEORGIA Dindler Christensen, skrev Kristensen, født Berggren, f. 23.3.1900 i København (Hellig Kors Sogn). Datter af Karl Gustav Berggren og HELGA Johanne Dindler Hansen.

Bjarke Kristensen kom som sine brødre i skole i Sophus Nielsens højere Borger- og Realskole, Frederiksberg, Bredegade 6. Han forlod skolen med præliminæreksamen nov. 1907 (denne prøve måtte aflægges på universitetet). Den 7. nov. 1907 kom han i lære hos købmand Jacob Olsen i Store Heddinge. Det var en almindelig blandet købmandshandel, baseret på by- og landhandel. Som lærling fik han ingen pengeløn, kun kost og logi og antagelig betaling for handelsskolen, som han blev færdig med maj 1910. Han blev som kommis endnu 1 1/2 år i købmandshandelen, indtil han i foråret 1912 blev indkaldt til militærtjeneste. Som følge af nærsynethed blev han anbragt ved arbejdstropperne. Tjenesten var slut i nov. 1912 og få dage efter rejste han til Frankfurt am Main, hvor han kom i firmaet kolonialkøbmandshuset J. Latscha, de første 3 mdr. som volontør, mens han lærte nødtørftigt tysk. For at lære mere, fik han 1. juni 1913 ansættelse i firmaet Sigismund Strauss jun. i Frankfurt a/M som skandinavisk korrespondent, men der var tid nok til også at deltage i arbejdet i andre i andre afdelinger, i dette store engros firma inden for blonder, kniplinger og besætningsartikler. Disse erfaringer kom ham til nytte senere. I foråret 1914

kom hans bror Helge også til Frankfurt, men begge måtte ved krigsudbruddet i aug. 1914 rejse tilbage til Danmark, og hans videre uddannelse ude i Europa måtte opgives. Hans far, der ikke kendte til driveri, sørgede for, at han gjorde gavn på hans skotøjsfabrik i det følgende år, først som afløser for den ældre bror Kaj, der her var lagerchef, i den tid broderen var indkaldt til sikringsstyrken, senere ved forskelligt. Da faderen sammen med en lædergrosserer overtog en falleret skotøjsfabrik, som d. 31.8.1915 blev til skotøjsfabrikken Thor, fik han her stilling som leder af kontor- og lagerekspektionen. Fabrikken og H.C. Kristensens Skotøjsfabrik blev overtaget af De forenede Skotøjsfabrikker den 1. jan. 1917. Bjarke Kristensen fik dog på en 5 års kontrakt stilling som fabriksbestyrer, men dette arbejde blev på grund af hurtigt følgende flere sammenlægninger i branchen ikke meget omfattende.

Da hans far sammen med 2 venner ville oprette en fabrik på Bornholm A/S Bornholms Cementfabrik i Aaker, mente han det var hans chance og han tiltrådte som administrerende direktør 15.3.1920, med ingeniør Hultgren som teknisk direktør. Kontrakten med skotøjsfabrikken (det var A/S Ballin & Hertz) løstes han fra, dog bestod krav om 2 års karantæne udenfor skotøjsbranchen stadig ved magt.

Hultgren viste sig at være helt uegnet til opgaven. Anlægget kom aldrig til at fungere. Ovnene brændte flere gange sammen og ved utrolig ukyndighed parret med for dårlige konstruktioner, sprængtes hele ovnmaskineriet den 6.3.1921. Da der ikke kunne skaffes fornøden kapital til reparation m.v., måtte firmaet likvidere med tab.

Nygift og med en søn født 1.1.1921 og kontraktligt forpligtet til ikke at arbejde i skotøjsbranchen før 1923. Ved afviklingen af cementfabrikken kom han i kontakt med A/S De Forenede Granitbrud i Rønne, som påtænkte at åbne et salgskontor i København, som han sagde ja til at lede. Den 7.7.1921 vendte han tilbage til København, hvor et beskedent kontor indrettedes på Alleenbergs grund i Frederiksberg Allé. Efter en drøj start gik det gradvis bedre til efteråret 1924, hvor der kom leveringsvanskeligheder fra Bornholm. Da han stadig havde gæld, accepterede

han et tilbud fra direktør E.F. Jacob, direktør for Ballin & Hertz, som direktør for Carl I. Christensen & Co. Skotøjsfabrik A/S (som reelt ejedes af Landmandsbanken). Han tiltrådte 1.2. 1925 i det rekonstruerede firma. Vanskelighederne i skotøjsbranchen var ikke ophørt, bl.a. var afsætningsforholdene vanskelige, således at det var vanskeligt at udnytte produktionsapparatet i denne fabrik og i en anden af Landmandsbanken overtagen skotøjsfabrik Dansk Læder- og Skotøjsindustri i Heimdalsgade. Marts 1926 besluttedes det at sammenlægge disse firmaer og at sanere og rekonstruere, det sidste skridt kom først i 1929, på grund af Landmandsbankens egne forhold. Bjarke Kristensen var nu leder for Dansk Læder- og Skotøjsindustri (Panter Sko), som havde vanskelige år indtil ca. 1932-34. Ved rekonstruktionen overtog Bjarke Kristensen og hans far H.C. Kristensen aktierne for 400.000 kr. Fabrikken voksede gradvis til 1939 og igen efter krigen.

Bjarke Kristensen var medlem af bestyrelsen for Skotøjsbranchens Oplysningskontor fra oprettelsen i 1929 og ligeledes medlem af bestyrelsen for foreningen i "Skotøjsbranchens merkantile Sammenlutning". Disse to foreninger blev slået sammen til en med den sidstes navn. Fra 1939 til ca. 1959 var han formand for denne forening. Som formand her blev han automatisk formand for "Fællesudvalget for Leverandører og Handlende i Skotøjsbranchen", ligeledes for et underudvalg herfor Skotøjsbranchens Ankenævn. Han indvalgtes også i det under krigen 1934-45 nedsatte, "Fordelingsudvalg for Over- og Underlæder" fra 1939-51. Desuden var han næstformand for det såkaldte Maksimalsko-Udvalg. Fra 1945 til 1949 var han næstformand i "Skokalkulationsudvalget", der skulle overvåge efterkrigspriserne.

Han var endvidere medlem af redaktionsudvalget, fra 1950 til ca. 56 formand for samme for "Dansk Læder- & Skotøjstidende". For sine tjenester for skotøjsindustrien, udnævntes han 31.1.1950 til Ridder af Dannebrogordenen. Den 4.12.1958 udnævntes han til Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen. Havn var ivrig frimurer optaget i 1929 i Logen Christian. Hans 2 sønner kom efter endt uddannelse ind i Dansk Læder- og Skotøjsindustri i den daglige ledelse fra 1951 som prokurister, senere som underdirektører.

Hans bror Roar kom ind i firmaet som sælger og virkede der, næsten til firmaet opløstes efter Bjarke Kristensens død. Ca. 2 år før han døde, blev han delvis immobiliseret

Sønnerne førte virksomheden videre. Hans første hustru var ret tunghør og hun døde efter nogen tids svagelighed i 1949. Året efter giftede han sig med sin bror Helges enke Georgia (normalt kaldet Lol) f. Berggren.

Efter tilbagekomsten fra Bornholm, hvor han boede i Rønne, havde han kontor i Frederiksberg Alle 76, boede i familieejendommen Jomsborg på Jomsborgvej 29 i Hellerup, derfra flyttede de marts 1935 til en villa, han lod bygge på Tryggehvidealle 5 i Charlottenlund. Her døde han i 1960 og hans enke Georgia Kristensen flyttede så til et rækkehus på Aabrinken 38, Virum, hvor hun bor 1978.

Han fik i 1. ægteskab 3 børn:

- 1) HANS CHRISTIAN Duus Christensen, skriver Kristensen ved navnebevilling 1976 ændret til Kristensen, kaldes H.C., f. 1.1. 1921 i Rønne.

Gift 27.9.1947 i Jægersborg Kirke med Ida INGA Hagemeister, f. 29.6.1921 i Birkegade, København N (Skt. Johannes Sogn).

Datter af Johannes Frederik Vilhelm Emil Hagemeister og YRSA Inga Johanne Clausen.

H.C. Duus Kristensen gik i Hellerup Skole 1927-1936 og derpå i gymnasiet på Gentofte Statsskole og blev nysproglig student i 1939. Efter et år ansat i P. Bandholdts Skotøjsmagasin fra 1/9 39 til 31/8 40, læste han 1940-1942 på Handelshøjskolen i København og afsluttede med HA (Handelshøjskølelsens Afgangsprøve). Tog 1941 filosofikum ved Universitetet. Var 1942 til 1943 ansat i Nordisk Sprog- og Kulturforlag, Jorcks Passage, København, først som assistent senere som leder af ekspedition og bogholderi, sidste 4 mdr. som sælger af English by Nature Method. Blev 1.1.1944 ansat i Dansk-Læder- og Skotøjsindustri, Heimdalsgade 14-16, som hans far havde og gennemgik her alle afdelinger. Var 1.9. til 21.12. 1946 på formandsskole i Örebro i Sverige. Udnævntes sammen

med broderen Carl Johan til prokurist i firmaet 1.1.1950. Foretog en studietur (Marchall rejse) i marts-maj 1952 til USA.

Udnævntes ca. 1955 til underdirektør. Da faderen døde i 1960 overtog han og broderen ledelsen af Dansk Læder- og Skotøjsindustri, idet han tog sig af det merkantile, mens broderen tog sig af fabrikationen.

I 1965 valgtes han til formand for Skotøjsbranchens Merkantile Sammenslutning.

Tiderne blev efter liberaliseringen af handlen med udlandet, så toldbeskyttelse bl.a. også for sko bortfaldt, vanskeligere og forholdene blev for de fleste københavnske skotøjsfabrikker uholdbare og de fleste lukkede eller flyttede. Dansk Læder- og Skotøjsindustri (Panter Sko) var ingen undtagelse. Produktionsserierne blev for små i forhold til omkostningerne, og salget var utilfredsstillende. Ca. 2 år før fabrikken op-hørte med produktion 27.6.1969 for at undgå yderligere tab, skete der flere indskrænkninger bl.a. forlangte bestyrelsen, at H.C. Duus Kristensens farbror Roar Kristensen blev afskediget, da de opnåede resultater var for ringe. Han havde iøvrigt allerede startet et skoudsalg og man forment, at dette måtte lægge for megen beslag på hans arbejdskraft. Virksomheden solgtes med ejendommen senere til landsretssagfører Alex Fridman, som likviderede firmaet.

H.C. Duus Kristensen forsøgte under og efter afviklingen, at få nogle af de sko (damesko), der tidligere blev lavet i København, lavet på en fabrik i provinsen og så supplere omsætningen med importerede sko og støvler fra Finland. Forretningen Panter Trading blev ført fra hans privatbolig på Dalvej 26, i Gentofte, hvor der var store kældelokaler, suppleret med lejede lagerlokaler. Efter nogle år blev omsætningen utilfredsstillende og da samtidig en god sælger holdt op, blev dette firma likvideret i 1975.

H.C. Duus Kristensen fik derefter i 1975 ansættelse ved Søværnet med en specialopgave på Holmen.

Hans hustru Inga Hagemeister voksede op i København, tog mellemskoleeksamen 1937 på Katrinedalsskolen. Kom i samme

år som kontorelev til Dansk Læder- og Skotøjsindustri A/S, (hvor de lærte hinanden at kende) og fortsatte til 1944 som kontorassistent. Var 1944-46 ansat ved Skotøjsbranchens Fordelingsudvalg, Nørrevold 34. Derpå som korrespondent 1946 til dec. 1947 i De Danske Spritfabrikker, Havnegade 29 og okt. 1948 - 1949 i Dansk Almennyttigt Boligselskab af 1942 A/S, Knabrostræde.

Efter at de blev gift, hjalp hun til fra tid til anden på Dansk Læder- og Skotøjsindustri bl.a. i bogholderiet og da virksomheden flyttedes hjem til Dalvej 26, førte hun alene bogholderiet.

Senere fik hun ansættelse ved civilforsvaret på Bernsdorffs Slot og er nu ansat ved H.C. Ørstedsinstituttet og et par aftener om ugen på Bispebjerg Hospital ved omstillingen.

De boede 9/12 1948 - 20/10 1950 på Lystoftevej 7 B, Kgs. Lyngby (Brede). 21/10 1950 - 1958 på Jomsborgvej 29,3 Hellerup i Jomsborg (et familieejendomsselskab). Fra 16/12 1958 på Dalvej 26 i Gentofte til juli 1976. Bor nu 1978: Vordingborggade 6 F, København Ø.

Der er ingen børn i ægteskabet, men de har adopteret en pige:

- a) Dorte Duus Kristensen, f. 8.11.1958 i Søborg Sogn, døbt 30.3.1959 i Jægersborg Sogn (Kirke). Skolegang i Skovgaardsskolen i Ordrup, realist 1975. 1975/76 på Mariaforbundets Husholdningsskole, derpå 4 mdr. ansat på hotel i Skotland. Arbejdet på Hellerup Parkhotel. Fra 1.10.1977 ansat som receptionistelev på Gentofte Hotel.
- 2) CARL JOHAN Duus Christensen, skriver Kristensen, f. 31.7.1925 i Ordrup Sogn, døbt Hellerup Sogn (bopæl Jomsborgvej 29). Gift 13.10.1957 i Jægersborg Kirke med fraskilt Elisabeth (kaldet LISBETH) Conradsen, f. 10.4.1926 Gentofte Sogn, døbt Brønshøj Sogn, død 23.8.1977 i Egelunden 43, Ishøj (Ishøj Sogn). Datter af restauratør (Søborghus Kro) HANS Saphir Conradsen og Dagmar ANTONIA Jacobsen.

C.J. Kristensen gik i Hellerup Skole, siden Ordrup Skole. 1941-44 på Ordrup Gymnasium, hvorfra han blev nysproglig student. Var det følgende år i en stor skotøjs- og læderhandel i Randers. Gik efterår 1945 til april 1948 på Handelshøjskolen i København og tog Handelshøjskolens Afgangsprøve (H.A.) fra det erhvervsfaglige grundstudium. Aftjente værnepligt i Ringsted fra maj 1948 - forår 1949. Fra sommeren 1949 til sommeren 1950 var han på skofagskole i Northampton i England. Derefter ansat i Dansk Læder- og Skotøjsindustri (Panter Sko) i Heimdalsgade 14-16, som lededes og ejedes af hans far. 1.1.1951 udnævnt til prokurist. Ca. 1955 udnævnt til underdirektør. Hans virkefelt på fabrikken var det tekniske altså fabrikationen, mens hans bror tog sig af det kommercielle. Som allerede nævnt under Hans Christian Duus Kristensen gik de københavnske skotøjsfabrikker efterhånden dårligere og dårligere og for at forhindre større tab, standse man 27.6.1969. Virksomheden solgtes senere med ejendommen til landsretssagfører Axel Fridmann, som likviderede firmaet.

C.J. Kristensen benyttede derefter sine penge (arv) efter forældrene, til at købe 30/6 1969 en skotøjsforretning i Rødovre Stationscenter, Abildkær 3, desværre gik den ikke som den skulle. Den 1.3.1972 måtte han standse betalingerne og afviklede totalt den 5.5.1972. Fra 1.6.1972 fik han så ansættelse hos C. Wright & Co. A/S, Nørre Farimagsgade 69, København K som debitorbogholder, fra 1.2.1979 som kasserer sammesteds.

Hans hustru Lisbeth Conradsen havde været gift fra ca. 1952 til 1954 med cand. jur., fuldmægtig i et ministerium Jan Corneliussen. Hun var realist fra Tjørnegaardsskolen i Gentofte, havde kontorjobs og fik hos en frk. Celinder en gymnastiklærerindeuddannelse og forsøgte sig med eget institut, men fortsatte med kontorjobs. Efter 1.ste ægteskab blev hun ansat som flyverlotte i Flyvevåbnet og kom som sådan til Næstvedkvarteret i Kolsås ved Oslo i 1956 og ophørte dermed da hun blev gift 2. gang. Da deres økonomiske forhold senere blev dårlige tog hun først småjobs bl.a. et fredag-lørdags job hos Skræderman på Nørrebrogade, så heldags hos Illum i bogholderiet, derpå som kontorassistent i Monopoltilsynet, så advokatkontor og til sidst i Industrifagene.

De boede først Lille Strandvej 26,2, Hellerup og lod 1959/60 en villa bygge på Vestre Paradisvej 74 i Holte; denne solgte de 1/5 1971, da forretningen ikke gik så godt og flyttede til Egelunden 43, Ishøj, Greve Strand. Her døde hans hustru af en for sent behandlet brystkræft i 1977 og han flyttede 1/11 79 kort efter til Godthaabsvej 61 B,3 på Frederiksberg.

De har 2 børn (tvillinger)

- a) Marianne Duus Christensen skriver Kristensen, f. 1.11.1958 på Rigshospitalet, døbt i Jægersborg Sogn (bopælsogn Hellerup). Nysproglig student 1977 fra Greve Amtsgymnasium. Derpå 1 år i huset i Odense. Fra sommer til 1/2 1979 medhjælper i børnehøjskole, fra 1/2 79 på Skælskør Folkehøjskole.
- b) Susanne Duus Christensen skriver Kristensen, f. 1.11.1958 på Rigshospitalet, døbt i Jægersborg Sogn (bopælsogn Hellerup). Realist 1975 fra Vibeholmsskolen i Ishøj. Derpå 1/2 år på Suhrs Husholdningsskole. 1/2 år som piccoline på advokatkontor. 1976/77 1-årig Handelsskole i Tåstrup. Aug.1977 begyndt på HF på Greve Amtsgymnasium.
- 3) Inger LIS Duus Christensen, skrev Kristensen, f. 27.5.1931 på klinikken Tagesminde, Charlottenlund (Gentofte Sogn), døbt Hellerup Sogn.
Gift 28.2.1954 i Jægersborg Kirke med Werner _____ Nielsen, f. 18.5.1921 i Skaarup (By og Sogn), Svendborg Amt, søn af tømrer Johannes Nielsen og Martine Andersen.

Lis Kristensen blev 1947 realist fra Ordrup Gymnasium, var derpå 1 år på Margretheskolen (syskole) i København. Efter et par korte jobs først i 1949 (i huset i Vordingborg og på børnepension i Rungsted), kom hun maj 1949 på husholdningsskole i København. Efter hendes mors død i nov. 1949 rejste hun til Rønne, for at arbejde på en systue der i 1 år. Hun boede hos konsul Madsen hendes familjes bekendt. 1.3.1951 begyndte hun som elev på Medicinsk Laboratorium i Vognmagergade, udlært 1952 og blev der endnu 2 år som assistent, hvorefter hun blev gift og flyttede til Rønne. De næste 17 år var

hun hjemmegående. Havde en kontorplads i Danmarks Radio i Rønne fra 1971-75 og derefter en tilsvarende plads i Kriminal Forsorgen.

Werner Nielsen kom i lære i Svendborg og blev udlært der i 1940 og arbejdede så videre der som svend. 1943 kom han til Bornholm som svend. I 1951 arbejdede han et halvt år i Oslo, hvorefter han arbejdede 1 års tid i København i 1952 og derpå igen til Bornholm. Den 1.10.1952 fik han sin egen salon i Store Torvegade i Rønne og havde den til 1972, hvorefter han kom i receptionen på Missionshotellet.

Bopæl 1978:(fra sept. 1959): Frydenlundsvej 12, Rønne.

De har 2 børn

a) Grete Duus Nielsen, f. 1.11.1956 i Rønne. Hun blev realist 1974, fik samme efterår et job som biblioteksmedhjælper på Bornholms Centralbibliotek i Rønne. Tog den 1-årige Handelsskoleeksamen og kom juli 1976 i lære i Handelsbanken, Rønne, udlært 1978 og nu ansat der som bankassistent.

b) Erik Duus Nielsen, f. 9.9.1959 i Rønne. 1976 realist. Arbejdede først som arbejdsdreng på et autoværksted i Rønne, hvor han 1.4.1977 kom i lære som automekaniker.

f. Knud HELGE Erik Duus Christensen, skrev Kristensen, f. 23.11.1895 på Vesterbrogade 137, København (Skt. Matthæus Sogn), død 13.12.1939 på Skt. Josephs Hospital (Hellig Kors Sogn), begravet på Hellerup Kirkegård (Hellerup Sogn).

Gift 1. gang 8.5.1925 i Odder (Sognekirke) med AGNETE Kirstine Pedersen, f. 20.11.1902 i Odder (By og Sogn), død efter 1926.

Datter af vognmand Anders Kristian Pedersen og Ane Bolette Stensen. Ægteskabet opløst ca. 1926.

Gift 2. gang 13.10.1929 i Hellerup Sogn med Gusta GEORGIA Dindler Berggren (kaldet Lol), f. 23.3.1900 i København (Hellig Kors Sogn). Bopæl Nørrebrogade 49. Datter af snedker Karl Gustav Berggren og HOLGA Johanne Dindler Hansen.

Helge Kristensen gik som brødrene i Sophus Nielsens Skole i Frederiksberg Bredegade, men sluttede ikke med nogen eksamen. Efter han var konfirmeret, kom han i 1910 i lære som maskinarbejder på Henning Klee's Maskinfabrik, som lå tæt ved hans fars skotøjsfabrik på Godthaabsvej. Han blev udlært i foråret 1914 og kom så til Frankfurt a/M, hvor hans bror Bjarke opholdt sig, og fik arbejde på en fabrik med elektriske artikler. Ved krigsudbruddet 1. August 1914 rejste han sammen med sin bror Bjarke tilbage til København.

1.1.1915 rejste han til Norge til Rjukan ved værket der og blev der til ca. 1916-17.

Ant. 1918 begyndte han at læse til maskiningeniør på Københavns Teknikum i Pr. Charlottegade; det gik formentlig ikke for godt, og han fortsatte så på Odense Teknikum, hvor han gik 2-3 år omkring 1920. Det skortede så vel på flid, som ant. også på evner, og han fik derfor ingen eksamen. Han arbejdede derpå er tådt på en maskinfabrik i Odder.

Sommeren 1922 var Ingeniørforretningen Lux, der under krigen havde handlet med alt muligt, kommet i økonomiske vanskeligheder, og Helge Kristensens far blev af firmaets bank anmodet om, at assistere ved en eventuel likvidation. Firmaet havde nu indskrænket sin virksomhed til handel med Lux lamper, diktafoner, ildslukkere, endvidere fabrikation af skotøjsmaskiner, men også dette sidste svandt ind. 1. juli 1922 begyndte så H.C. Kristensen og Helge Kristensen på denne opgave, som endte med, at H.C. Kristensen købte restlageret af banken og stiftede Aktieselskabet Ingeniørforretningen Lux, som så H.C. og Helge Kristensen drev sammen. Den lå på Vesterbrogade 80. Da H.C. Kristensen døde i 1932, førte Helge Kristensen forretningen videre alene, og virksomheden omfattede til sidst kun salg af diktafoner. Den flyttede i 1937 til Rosengården 14. Da han døde i 1939 iøvrigt af kræft, førte enken den videre, til hun i 1940 afhændede forretningen.

Helge Kristensens første ægteskab blev hævet, fordi hustruen viste sig at have kleptomane tilbøjeligheder.

Han blev så gift med Georgia (kaldet Lol) Berggren. Hun havde været på kontor i De Forenede Granitbrud i København, hos hans bror Bjarke Kristensen. Efter sin mands død var hun sleeping partner i Nordisk Sprog- og Kulturforlag i nogle år og i administrationen af familieefendomsselskabet "Jomsborg", Jomsborgvej 27-29, Hellerup, til hun blev gift med Helge Kristensens bror Bjarke og flyttede fra ejendommen.

Der var ingen børn i de 2 ægteskaber.

Han havde en søn udenfor ægteskab her.

f. ca. 1915 - 17

- g. LILLA Christa Marie Duus Christensen, skrev Kristensen, f. 18.9.1897 på Godthaabsvej 26, Frederiksberg (Skt. Thomas Sogn).
Gift 17.9.1921 på Frederiksberg (Mariendals Sogn) med AXEL Harald Emil Holm, f. 26.2.1891 København (Skt. Johannes S) Nansensgade 7, død 23.10.1974 på bopælen Tulipanvej 12 A, København (Grøndals Sogn), begr. Assistens Kirkegård. Søn af ølhandler Hans Holm og Ane KATRINE Marie Jensen.

Axel Holm tog præliminæreksamen i 1907 fra København Kommunes Belønningsskole på Vesterbro og trådte ind i Toldetaten 27. april 1907 som volontør ved pakhusforvaltningen i København. 1. aug. 1907 volontør ved toldkassererkontoret. 1. feb. 1908 kontorist ved Toldbodens Oppebørselskontor. 1. juni 1915 medhjælper ved kontoret for Overtoldinspektoratet for København, 16. feb. 1916 udnævnt til assistent smsts. 5. maj 1917 Ålborg. 1. feb. 1918 København. 1. nov. 1919 til 31. jan. 1921 var det bevilliget ham at gå uden for nummer, idet han tiltrådte en stilling ved Bornholms Cementfabrik A/S, hvor han og hans svoger Bjarke Kristensen som den egentlige leder, skulle varetage H.C. Kristensens interesser i dette foretagende, som aldrig kom i gang med at producere (se Bjarke Kristensen). Han forlod denne stilling inden sammenbruddet 6.3.1921 og genindtrådte i toldetaten 13. jan. 1921 som assistent i København. 1. juli 1930 udnævntes han til kontrollør af 2. grad ved Overtoldinspektoratet for København.

Gjorde tjeneste ved Toldboden i Amaliegade. 1944/45 udnævnt til overtoldkontrollør.

Udnævnt 17.10.1950 til toldforvalter på Nørrebro i København. Blev pensioneret herfra 1.3.1961 Han var ivrig frimurer.

Boede fra 1929 på Tulipanvej 12 A, før den tid Jomsborgvej 27,4.

De har 3 børn:

- 1) GUDRUN Elsebet Holm, f. 22.1.1923 på København Amtssygehus i Gentofte, Hellerup, døbt Hellerup, indført i Godthaabs Sogn. Gift 22.11.1952 i Grøndalskirken, København med BRUUN Esben Svendsen, f. 27.5.1921 i Toubro, Lyngby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt. Søn af købmand Lars Nielsen Svendsen og Adolphine Bruun.

Gudrun Holm kom efter mellemskoleeksamen i 1939 ind i Dansk Folkeforsikring i København, hvor hun var på kontoret fra 1940-53.

Bruun Svendsen var i købmandslære hos faderen i Toubro i et år og kom derpå til Kvissel ved Frederikshavn. Senere som kommis indtil 1949 i Vester Hjermitslev. Derefter kom han til København hos en isenkræmmer i Holmbladsgade. Bestyrede derpå 1 år til juli 1951 en forretning på Jyllingevej. Fik 1.9.1951 egen forretning på Isafjordsgade 5, København S, som han solgte den 1.7.1974, hvorefter han holdt et sabbatår. Købte 1.9.1975 en kiosk på Amagerbrogade 135 (hj. af Middelfrundsvej), købte desuden 1.2.1977 kiosk (Vin og Tobak) på Toftegaards Plads 2 i Valby.

Boede først Gunløgsgade 52,2, København S, fra juli 1956 i egen villa på Strindbergsvej 23, Valby.

De har 4 børn:

- a) PETER Bruun Svendsen, f. 7.12.1953 Frederiksberg (Martinsvej, Skt. Markus S), døbt 7.3.1954 København (Grøndals S).

Realeksamen 1970. Uddannet hos faderen i dennes isenkramforretning. Arbejder nu i den af faderen købte kiosk på Amagerbrogade 135.

- b) ANNI Bruun Svendsen, f. 3.1.1956 Frederiksberg (Martinsvej, Skt. Markus S), døbt 29.3.1956 i Hans Tavsens Sogn, København S.

Gift 24.4.1977 i København (Valby Sogn) med Jens Buron, f. 14.10.1953 i København (Valby S), døbt Vigerslev Sogn. Søn af fabrikant Mogens Buron og Else Marie Jensen.

Anni Bruun Svendsen tog realeksamen 1971. Kom derefter som apotekerassistentelev til Rødovre Apotek. Derefter vikar, nu fastansat på Skt. Stefans Apotek, København N.

Jens Buron gik ud af 9. klasse 1969 og var i handelslære 1/9-70 - 1/9-73 hos Vela A/S og kom derfra 15.2.1974. Arbejder nu sammen med svogeren Peter i svigerfaderens kiosk på Amagerbrogade.

Bopæl 1978: Gl. Køgevej 257.

- c) LISELOTTE Bruun Svendsen, f. 4.8.1957 på Martinsvej, Frederiksberg (Skt. Markus Sogn), døbt 27.9.1957 Valby Sogn.
Gift 8.7.1978 i Valby (Johannes Døber Sogn) med PER Roy Olsen, f. 11.12.1953 i København (Rigshospitalet).
 Søn af Arne Knud Olsen og Eva Nanna f. Olsen.

Liselotte Svendsen kom efter 8. klasse i isenkræmmerlære hos Otto A. Olsen på Østerbrogade, var senere ansat hos A.B. Schou i Ny Østergade og fra 1977 arbejder hun i faderens kiosk på Toftegaards Plads.

Per Roy Olsen blev efter 10. klasse handelsuddannet 1969 - 74 som slagter og købmand i Glostrup Favørmarked og arbejdede i Byens Hushjælp.

Bopæl 1977:

De har 1 søn:

(1 Marc Roy Olsen, f. 25.8.1977 på Skt. Josephs Hospital, København N (Helligkors Sogn), døbt 8.7.1977 i Valby (Johannes Døbers Sogn).

- d) LENE Bruun Svendsen, f. 16.6.1963 på Nørrebros Rundel, København N, Skt. Stefans S. eller Simeons sogn, døbt i Valby (Johannes Døbers Sogn).
 Skoleelev 1978.

- 2) Erik HENNING Holm, f. 2.6.1924 i Hellerup Sogn, døbt Hellerup Sogn.

Gift 16.7.1951 i Solbjerg Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt med Maja Sonne Jakobsen, f. 13.2.1925 i Solbjerg by og sogn, Thisted Amt. Datter af skolelærer Jens Christian Jakobsen og Signe Thora Margrethe Sonne.

Henning Holm blev student i 1942 fra Efterslægtsselskabets Skole. Blev 1949 cand. jur. fra Københavns Universitet med 1. karakter. Blev 1.2.1949 ansat som fungerende sekretær i Arbejds- og Socialministeriet, 1.4.1951 ansat som sekretær

og fra 1.2.1960 som fuldmægtig. Var dog fra 15.1.1950 til 12.1.1952 ansat som fuldmægtig ved Thisted Amt, boende i Thisted Landsogn. Fra juli 1957 ministersekretær i Socialministeriet under Julius Bomholt og Kaj Bund vad. 18.6.1957 beskikket som sagfører, men beskikkelsen deponeret. 1.2.1966 udnævnt til ekspeditionssekretær i Arbejds- og Socialministerierne. 1967 kontraktansat sammesteds. Fra 1.10.1971 sous-chef for Arbejdsformidlingen i København, Tøndergade.

Maja Jakobsen blev udlært som kontorelev hos Zincks Fabrikker i Godthaab (Jylland) (ved Nibe), senere ansat hos Morsø Jernstøberi i Nykøbing Mors og til sidst som kontorassistent på Amtskontoret i Thisted.

De boede først på Jomsborgvej 29, Hellerup, fra dec. 1972 i eget hus på Mimosevej 6, Allerød.

De har i 1962 adopteret en datter

a) Mette Sonne Holm, f. 14.5.1962 i København (Esaias S), døbt Hellerup Kirke.

- 3) Knud ARNE Holm, f. 16.3.1926 i Hellerup Sogn.
Gift 19.6.1960 i København (Holmens Sogn) med Inge Malberg, født Trochmann, f. 20.12.1924 i København (Christians Sogn), datter af købmand Niels Ove Trochmann og Kamma Margrethe Græpel. (Gift 1. gang ca. 1946 med Bent Malberg, skilt 1956).

Arne Holm gik i Grøndalsvængets Skole til 1941 og kom så i gymnasiet på Efterslægtsselskabets Skole. Student 1944. Læste 1944/45 engelsk og fransk på translatorskolen og navigation privat, samtidig med at han dagligt arbejdede 4 timer i forsikringsselskabet Skjold. Begyndte 16.8.1948 som søkadetlærling, var 2 mdr. på Flakfortet. Søkadetaspirant 20.12.1945, søkadet okt. 1946. Søløjtnant af 2. grad 20.10.1949, søløjtnant af 1. grad 1.11.1950 og gjort tjeneste ved minestrygning og opmåling af danske farvande, deraf i minestryger og motor-torpedobåd som skibschef. Var 1952-56 chef for forskellige motortorpedobåde. Fra april 1957 til april 1961 tjeneste i forsvarsministeriet. April 1961 til juli 1962 næstkommanderende på depotskibene Hjælperen og Ægir. Juli 1962 til 1. juni

1977 tjeneste i Marinestaben og i forbindelse hermed næstkommanderende på koggeskibet Dannebrog april - oktober 1968 og 1969. Samtidig med tjenesten i Marinestaben var han lærer i folkeret ved Søværnets Officerssskoler på Holmen og ved Reserveofficersskolen på Holmen (fra 1965 i Frederikshavn) og i 3 år (ca. 1970-73) ved Flyvevåbnets Officerssskole i Jonstrup. Fra 1. juni 1977 leder af Marinens Bibliotek, Overgaden o. V. 62 B, København K. 1.10.1954 udnævnt til kaptajnløjtnant, 1.9.1961 til orlogskaptajn, 1.4.1978 til kommandørkaptajn, 31.3.1978 afskediget af Søværnets linie. Juni 1973 udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Inge Trochmann tog pigeskoleeksamen fra Aurehøj, læste 3 år til indendørsarkitekt, blev ca. 1946 gift med Bent Malberg, skilt 1956, tog husholdningseksamen fra det Suhrske Seminarium 1960 og haft stillinger som husholdningslærerinde forskellige steder.

Arne Holm boede efterår 1957- juni 1960 Helmer Søgaards Alle 20, Kastrup, så Skovlunde Bygade 56 A, Skovlunde, derpå ssts. på Bybjergvej 36 det senere no. 66, Skovlunde.

De adopterede i 1964 en dreng:

- a) Morten Trochmann Holm, f. 26.2.1962 i Kalundborg, døbt nov. 1964 i Holmens Sogn, København.

De har 2 børn

- 1) John Duus Christensen, navnebevis af 1971 til Kristensen, f. 2.9.1932 på klinik Rosbæksvej, København (Sions Sogn), døbt Hellerup Sogn.
Gift 1. gang 1.12.1956 i Charlottenlund (Messias Sogn) med Marjorie Spencer, f. 19.12.1930 i Holbech, Leeds, Yorkshire, England, datter af entreprenør William Charles Spencer og Martha Pollard.
 Ægteskabet opløst juni/juli 1963.
 (Hun gift igen 6.9.1963 i Måløv med Henrik Philipsen; bor Skovbrynet 19, Hillerød).
Gift 2. gang 16.1.1965 i Gentofte (Rådhus) med Annelise Nygaard Michelsen, f. 25.5.1932 i København, (Vanløse Sogn),
 datter af manufakturhandler Johannes Nygaard Michelsen og Marie Hansen.

John Duus Kristensen tog præliminæreksamen i sept. 1950 fra Kom derpå i lære ant. i 2 år hos skotøjs-
 handler Holst, Vejle. Derpå i 1/2 år på dekorationsskole i København. Tog ca. 1954 på 1 års kursus på skofagskole i Leicester i England, hvor han traf sin første kone. Efter hjemkomsten blev han gift og var 2 år i skotøjsforretningen Hansa på Vesterbro. Den 5.8.1958 blev han daglig leder af faderens netop købte skotøjsforretning Lido, Jægersborg Alle 11, Charlottenlund. Boede først Smakkegaardsvej 145,3, Jægersborg, derpå en årrække på Jomsborgvej 29, Hellerup og flyttede å. 1965 til Kettebakken 13, Skodsborg, hvor de bor 1978.

Marjorie Spencer gik i skole i Holbech, på college i Leicester. Derpå på Leicester College of Art, hvor hun lærte at tegne, derpå på teknisk skotøjsskole i Leicester, hvor hun lærte at designe sko. Kom nov. 1955 til Danmark og arbejdede bl.a. på Dansk Læder- og Skotøjsindustri med skomodeller. Underviser nu i tegning på en kommuneskole i Hillerød.

Annelise Nygaard Michelsen er handelsskoleuddannet korrespondent og arbejdede som sådan, til hun blev gift i 1965.

Han har 3 børn.

I første ægteskab

- a) Henrik Duus Christensen, 1971 navnebevis til Kristensen, f. 25.8.1962, døbt Hellerup Sogn, København.

I andet ægteskab

- b) Anne Marie Duus Kristensen, f. 29.6.1966, bopæl Jomsborgvej 29, Hellerup (døbt Hellerup Kirke og Sogn).
- c) Lone Duus Kristensen, f. 9.1.1969, bopæl Kettebakken 13, Skodsborg (døbt Vedbæk Kirke og Sogn).
- 2) Lisbet Duus Christensen, skrev Kristensen, f. 7.10.1935 i København (Sions S), døbt Hellerup Sogn.
 Gift 4.5.1957 i Gentofte (Rådhuset) med Poul Nielsen, f. 27.12.1927 i Slagelse (Skt. Mikkel), søn af vandværksbestyrer og viceborgmester i Slagelse Karl Nielsen og Anna Louise INGEBORG Jørgensen.

Lisbet Duus Kristensen tog mellemskoleeksamen fra Maglegaardskolen. Fik ca. 1951-55 en 4-årig uddannelse på Tegne- og Kunstindustriskolen i København, var derpå ansat på en kjolesalon i Valkendorfsvej, til hun ventede sit første barn i 1960.

Hendes mand Poul Nielsen blev student fra Slagelse Gymnasium ca. 1946 og begyndte at studere til cand. mag. i fagene dansk og fransk. Han mistede lysten til at blive lærer, da der blev så meget oprør blandt skolebørn og begyndte, da han manglede 3 år på studiet, ca. 1959 at studere teaterhistorie ved Københavns Universitet under professor Krogh, var færdig ca. 1966. Havde under hele studiet haft forskelligt arbejde bla. på Det Kongelige Bibliotek, hvor han stadig (1978) er ansat som forskningsbibliotekar som leder af en afdeling.

De har boet i Birkerød først til 1959 på Tornevangsvej 20, siden på nuværende adresse.

Adr. 1977: Kajerødvej 78, Birkerød.

De fik 3 børn:

- a) Tove Nielsen, f. 20.5.1959 i Birkerød (by og sogn).
Går 1978 i gymnasiet på Birkerød Statsskole.
- b) Dreng, udøbt, f. ca. sept. 1962, død 1 1/2 dag gl. i
Birkerød.
- c) Troels Nielsen, f. 24.6.1964 på Rigshospitalet, døbt
Birkerød Sogn.

Lars Hansens 8. barn var

- D 8. Christopher Larsen, f. 6.4.1864 i Kalvehave By og Sogn, død 27.4.1921 i Bahl, Kalvehave Sogn (østre del).
Gift 26.9.1894 i Kalvehave Sogn (vestre del) med Marie Antoinette Pedersdatter, f. 16.1.1858 i Østergaardstræde (Huse), (Mern Sogn), død 23.8.1934 i Kalvehave (By og Sogn, østre del). Datter af ugift Maren Catrine Pedersdatter.

Christopher Larsen var meget høj og gik foroverbøjet, for ikke at støde hovedet i de små lavloftede stuer i hjemmet. Han var den yngste i børneflokket og blev ene af dem alle hjemme. Han blev fisker i Kalvehave. Lars Hansen, Christopher Larsens fader, frasolgte 13.11.1886 og 23.8.1889 Matr. 53 b og c og tilbage i Matrikel Nr. 58 a blev 1 1/2 album. Denne rest sælger han ved skøde af 27.9.1889 til den hjemmeboende søn Christopher, med bygninger og alt ind- og udbo, for en købesum af 200 kr., som udbetales efter Lars Hansen og hustrus død til Christopher Larsens søskende. Som punkt 5 i skødet indgår en aftægtsordning: Saalænge jeg og min nævnte Hustru Bodil Sophie Christophersdatter ere i Live ydes os af Stedets Ejer fri Bolig i den Stue, som vi hidtil have beboet samt derhos passende Plads til vort Brændsel under Tag. Vi forbeholder os Benyttelsen af Stedets Have med deri værende Frugttræer samt fri Adgang til Benyttelse af Loftsrummet over bemeldte Stue. Aarligt skal Stedets Ejer udrede til os i Penge Kroner loo----- (udbetalt kvartalvis) ----- . Endelig skal Stedets Ejer besto vor klædelige Begravelse efter Egnens Skik og Brug, hvilket for Stemplets Skyld anslaaes til ialt 60 K. ----- Af det foran solgte Løsøre forbeholdes os at udtage, hvad vi måtte hvad vi måtte have Brug for i vor Aftægtsbolig, men det således udtagne falder efter vor Død selvfølgelig tilbage til Stedets Ejer". ----- "For det stemplede Papirs Skyld ansættes Ejendommens Værdi i Handel og Vandel til 860 Kr.-----" og "det i Handelen medfølgende Løsøre ikke have en Værdi af over 200 Kroner".

Christopher Larsens far dør 72 år gl. i 1890 og moderen Bodil Sophie Christophersdatter ligeledes 72 år gl. i januar 1893, og i september 1894 gifter han sig så. De bliver boende i Kalvehave By,

til han ved købekontrakt af 30.10.1911 sælger ejendommen til Ole Jens Peter Andersen (skøde af 12.6.1912). Han køber sig derpå et hus i Bahl, hvor han dør 1921. Enken flytter (ant. senere) tilbage til Kalvehave By, hvor hun dør.

Det eneste der er blevet overleveret om hende var, at hun havde (1905) en valk af blaar i håret og at hun havde anbragt en "poet" med pelargonier på bordet.

De havde 3 børn

- a. Hans Christian Duus Larsen, f. 5.2.1895 i Kalvehave By og Sogn, død 18.12.1954 på Amtssygehuset i Stege, begr. i Kalvehave. Gift 27.4.1927 i Kalvehave Kirke med enken EMMA Vilhelmine f. Larsen, f. 1.4.1900 i Skovhuse, (Øster Egesborg Sogn), død 18.6.1970 i Langebæk (Kalvehave Sogn). Datter af husmand Vilhelm Larsen og Maren Jørgensen.

Hans Chr. Duus Larsen var fisker og de boede i hvert fald i begyndelsen af ægteskabet i Viemose Overdrev. I sit første ægteskab (ikke fundet) havde hun 2 børn, den ene hed Jørgen Larsen og boede i 1976 i Langébæk, hvor jo moderen døde.

De havde ingen fælles børn.

- b. Peter Sophus Duus Larsen, f. 12.11.1897 i Kalvehave By og Sogn, død 4.10.1965 på Amtssygehuset i Stege, begr. Kalvehave Sogn. Gift 2.8.1927 i Erindlev Sogn med LAURA Vilhelmine Hansen, f. 28.11.1904 i Sørup i dengang V. Ulslev Sogn, Musse Herred, Maribo Amt. Datter af husmand Niels Christian Hansen og Lovise Karen Pouline Madsen.

Han blev uddannet som maler

og var ved brylluppet malermester i Baarse By og Sogn, hvor deres 1. barn er født. Han flyttede i 1928/29 til Kalvehave, hvor han var malermester til han døde. Han havde også sans for kunstmaling og har malet flere pæne ting. En overgang omkring 1929 var han vist købmand i Kalvehave.

Hans enke flyttede 1.12.1967 til Gjern
og 1.11.1969 til Roskildevej 165, Oppe-Sundby og bor nu:
Rosenvænget 23, Frederikssund.

De har 4 børn:

- 1) GRETHE Bodil Johanne Duus Larsen, f. 24.4.1928 i Baarse By
og Sogn, Præstø Amt.
Gift 28.8.1952 i Kalvehave Sogn med Alberth
Pedersen, f. 26.8.1924 i Hadsund. Søn af

Han er anlægsgartner. De boede 1 år i Baarse, derpå fra 1953-
1972 i Kalvehave og flyttede 1972 til Roskildevej 165, Oppe-
Sundby og 1973/74 til Heimdalsvej 73, Frederikssund.

De har 5 børn:

- a) LENE Inger Duus Pedersen, f. 24.11.1952 i Stege, døbt
Kalvehave.
- b) BENTE Anette Duus Pedersen, f. 6.11.1953 i Kalvehave By
og Sogn.
Gift 10.3.1973 i Oppe-Sundby (Fr. borg Amt) med
Kaj Norman Jacobsen, f.
- c) AnnelISE Duus Pedersen, f. 3.2.1955 i Kalvehave By og Sogn.
- d) EVA Birte Duus Pedersen, f. 11.11.1956 i Kalvehave By
og Sogn.
- e) Molly KATE Duus Pedersen, f. 18.7.1958 i Kalvehave By og
Sogn.
- 2) Christoffer Evald HELGE Duus Larsen, f. 5.9.1929 i Kalvehave
By og Sogn.
1974 ugift. Maler boende i Skovlunde.
Bøjæl 1978: Løndegaardsvej 90, Skovlunde.

3) Gurli Duus Larsen, f. 24.1.1936 i Kalvehave
By og Sogn.

Gift i
med Ingvar Petersen, f.
søn af

4) Mogens Duus Larsen, f. 1.4.1942 i Kalvehave By
og Sogn.

1974 stud. mag. ved Københavns Universitet.

Bopæl 1974: Aaboulevarden 25,3, København-V.

c. Lauritz Tønne Duus Larsen, f. 27.11.1899 Kalvehave By og Sogn,
død 29.5.1971 Vonsild By og Sogn (Vejle Amt).

Gift 16.12.1927 i Vonsild med JOHANNE Marie Kristine Knudsen,
f. 12.6.1901 i Vonsild Sogn.

Datter af

Lauritz Duus Larsen kom til Vonsild i 1926 var og forblev arbejdsmand. Tog del i mange ting i byen, da han blev betragtet som et klogt hovede. Startede engang i 30'erne sammen med 2 andre fagforeningen i Vonsild. Han sad 4 år i Vonsild Sogneråd valgt på den socialdemokratiske liste. Var i flere år kasserer i socialdemokratisk Forening, i Husmandsforening og i Pensionistforeningen. I 18 år gik han med "Julespare". Han var en meget respekteret mand - stædig - med en evne til at tale med mennesker.

Han havde aldrig været rigtig rask, idet han led af bronchitis og astma. For år tilbage fik han fjernet den ene lunge.

De har 3 børn:

1) HANS Christopher Duus Larsen, f. 12.11.1929 i Vonsild Sogn.

Ugift (1974). Landbrugsarbejder i Vonsild. Han bor hos moderen.

Bopæl 1974: Delken 14, Vonsild.

2) INGER Margrethe Duus Larsen, f. 22.4.1930 i Vonsild (By og Sogn).

Gift 2.8.1952 i Vonsild Sogn med Einar BENGT Jørgensen, f. 20.10.1919 i Studby Langet, Kastrup Sogn (Baarse Herred, Præstø Amt). Søn af landbruger Hans Alfred Jørgensen og Karen Marie Kristine Nielsen.

Han er nu 1974 invalidepensionist.

Hun er servitrice i Vordingborg.

Adr. 1974: Kastrupvej 14, Vordingborg.

De har 4 børn alle ugifte i 1974:

a) Tove Jørgensen, f. 2.3.1952 på Vordingborg Sygehus.

b) Birthe Jørgensen, f. 30.8.1953 i Kastrup Sogn.

c) JAN Einar Jørgensen, f. 3.12.1955 i Kastrup Sogn.

d) Anette Jørgensen, f. 20.5.1964 i Kastrup Sogn.

3) ERNA Antoinette Duus Larsen, f. 28.11.1937 i Vonsild By og Sogn.

Gift 26.7.1969 i Vonsild Sogn med SVEND AAGE Sørensen, f. 10.7.1931 i København (Rigshospitalet). Søn af

Han er arbejdsmand i Vonsild, hun hjemmegående husmor.

Adresse 1974: Hjarupvej 16, Vonsild pr. Kolding.

a) Johnni Larsen, f. 9.3.1963 på Vordingborg Sygehus.

b) Finn Sørensen, f. 17.1.1970 på Stege Sygehus.

c) Karin Susanne Sørensen, f. 31.3.1972 på Kolding Sygehus.

	<u>Side</u>		<u>Side</u>
Agger		Bischoff	
- Maren Elisabeth f. 1914		- EMIL Frederik f. 1913	62
g. Larsen	38	- Jan f. 1946	63
Andersdatter		Boesgaard	
- Dorthea f. 1822		- Astrid Lerbjerg f. 1947	
g. Christophersen	4	g. Wagnières	93
Andersen		- Birgit (Stove) f. 1955	
- Anne-Kathrine Egede		se Stove	94
f. 1972	89	- Birgit Lerbjerg f. 1944	
- Anton f. 1890	52	g. Pedersen	93
- Johan HENRIK f. 1917	82	- Bjarne Lerbjerg f. 1952	94
- Nanna Egede f. 1976	89	- Palle Lerbjerg f. 1914	93
- Torben Egede f. 1943	89	- Tage Lerbjerg f. 1918	94
- Aase BETTY Johanne		- AAGE Ludvig f. 1887	91
f. 1918	53	Boyer	
Andreasen		- Karl IVAN(Boier Seistrup)	
- Karl Frederik f. 1873	5	f. 1899 se Seistrup	37
Artler		Buron	
- PALLE Hans Martin		- Jens f. 1953	107
f. 1920	89	Børgesen	
Arvidsson		- INGER Emilie f. 1917	
- Marianne f. 1943		g. Boesgaard	93
g. Otzen	55	Christensen	
Axen		se også Kristensen	
- Petra Rasmine(Minna)		Christensen	
se Jensen		- Christian f. 1879	7
Beck		- Christoffer f. 1873	6
- Britta f. 1917		- Ellen f. 1868	
g. 1' Bronee		g. Andreasen	5
g. 2' Jeppesen	69	- Gudrun Rose Elise	
Benzon Petersen		f. 1907	6
se Petersen		- Hans f. 1873	6
Berggren		- Ingeborg(INGE) Karen	
- Gusta GEORGIA Dindler		Marie f. 1902	
f. 1900		g. Kristensen	111
g. Kristensen	95	- Peterline f. 1876	
og	103	g. Johansen	7
Bischoff			
- Anne MARGARET f. 1944			
g. Malinsky	63		

	<u>Side</u>	<u>121</u> =====	<u>Side</u>
Christensen		Creutz	
- Peterline Christine Marie, f. 1866	5	- Christopher Rasmussen f. 1718 ca.	2
- Rasmus f. 1841	5	Dam	
- Ruth Ingeborg Rigmor Cathrine f. 1909	6	- FREDERIK Carl Christian Larsen, f. 1908	59
- Aage Rudolf f. 1904	6	- Henrik f. 1946	59
Christiansen		- Mogens f. 1954	59
- Claus f. 1978	56	Doman	
- Martin f. 1975	56	- John Boris(f.Larsen) n.f. f. 1938	41
- Niels f. 1946	56	Duse(n)	
Christophersdatter		- Johannes Rasmussen f. ca. 1720	2
- Anna f. 1779	3	Duus	
- Karen MARIE f. 1843 g.Nielsen	7	- Rasmus Nielsen f. 1792	2
- Kirstine f. 1838 g. Christensen	5	Enevoldsen	
- Bodil SOFIE f. 1822 g. Hansen	9	- Bodil f. 1926 g. Boesgaard	94
Christophersen		Fischer	
- Anders Christian f. 1858	5	- Anna f. 1917	32
- Anders Peter f. 1862	5	- Else f. 1924	32
- Anna Christine f. 1860	5	- Grethe f. 1919	32
- Christian f. 1840	7	- Hakon f. 1880	32
- Hans f. 1781	3	- JØRGEN Peter f. 1921	32
- Hans Jørgen f. 1834	4	- Karen f. 1914	32
- Niels f. 1744	2	- Kirsten f. 1915	32
- Peder f. 1836	5	Frandsen	
- Sidse Marie f. 1858	5	- Christian f. 1976	34
Corfitzen		- Aage Møller f. 1944	34
- Jens f. 1957	43	Frederiksen	
- Karen SOFIE f. 1883 g. Larsen	42	- Jensine MARIE f. 1896 g. Larsen	33
- Mette f. 1961	43	Gotsche	
- Poul Corfitz f. 1934 (f. Larsen)	43	- HENNING Erik f. 1912	36
Conradsen		Gude	
- Elisabeth(LISBETH) f. 1926 g. Kristensen	100	- JOSEPHINE Magdalene f. 1845 g. Larsen	49

	<u>Side</u>	<u>Side</u>	
Gønget		Holm	
- Anne f. 1962	39	- Erik HENNING f. 1924	108
- Jens f. 1968	39	- GUDRUN Elsebet f.1923	
- Knud Frandsen f. 1926	39	g. Svendsen	106
Hagemeister		- Knud ARNE f. 1926	109
- Ida INGA f. 1921		- Mette Sonne f. 1962	109
g. Kristensen	98	- Morten Trochmann f.1962	110
Hagen		Høegh	
- EMMA Augusta f. 1841		- Jens Sørensen f.ca.1890	37
g. Larsen	10	Jacobsen	
Hansdatter		- ANNA Cathrine f.1884	
- Anne f. 1812		g. Jensen	71
g. Hansen	4 + 8	- Kaj Norman f.?	117
- Karen Marie f.ca.1774		- Maja Sonne f. 1925	
g. Christophersen	3	g. Holm	108
- Karen Marie f. 1824	4	Jensen	
- Kirsten f. 1815	4 + 8	- ALFRED Peter f. 1890	61
Hansen		- Astrid f. 1897	
- Birthe Marie f. 1948		g. Jeppesen	51 + 68
g. 1' Malmkær		- Bjørn Lasse f. 1944	21
g. 2' Frandsen	34	- CAMILLA Marie f. 1893	
- Christen f. 1807	8	g. Kristensen	95
- Christopher f. 1808	4	- CAROLAN Ellis Duus	
- Erik f. 1976	34	f. 1954 - g. Larsen	65
- Frederik BØRGE f.1920	33	- DAGMAR Betty Sofie	
- Jens f. 1830	4	f. 1875 - se Tolsing	11
- Kirsten Mørch f.1929		- EDEL Marie Høegh	
g. Jørgensen	60	f. 1915 - g. Post	72
- Lars f. 1818	4 + 9	- EVA Alice Duus f. 1916	
- LAURA Vilhelmine		g. Bischoff	62
f. 1904- g. Larsen	116	- Hans f. 1847	71
- Michael f.1973	34	- Hans EJNAR Valdemar	
- Per f. 1945	34	f. 1887	71
Henriksen		- HARALD Lauritz f.1881	51 +
- Birgit f. 1939			52
g. Larsen	39	- Helle f. 1972	21
Holm		- Henrik f. 1974	21
- AXEL Harald Emil		- JEANETT Edik Duus	
f. 1891	106	f. 1950 - g. Preston	64

Jensen

- Jenny f. 1891
g. Jensen 51 + 61
- Johanne Marie
f. 1889
g. 1'. Nielsen
g. 2'. Larsen 42
- Johannes f. 1872
se: Tolsing (n.F.)11 + 12
- JOSEfine f. 1888
kdl (Jose Duus)
g. Jørgensen 51 + 58
- Jørgen f. 1894 51 + 66
- Karen EleonORA Dorthea
f. 1883
g. Andersen 51 + 52
- Karen MARIE
f. 1842
g. Larsen 29
- LARION Torben Duus
f. 1955 65
- Lizzie f. 1919 67
- Niels f. 1860 50
- Petra Rasmine(Minna)
f. 1891 n.F. til Unkerskov
g. 1' Axen
g. 2' Vestergaard
g. 3' Kristensen 77
- THEODOR Edgar
f. 1887 51 + 58
- Torben Duus f. 1920 63
- Valborg LILLY 51 + 67
f. 1896
- VIGGO Bentheim Erhard
f. 1902 15
n.F. til Tolsing
- Undine SOFIE
f. 1886
g. Otzen 51 + 54

Jeppesen

- BIRGITTE Addi Duus
f. 1936
g. Weiss 69
- Mogens Duus f.1927 69
- Svend KAY f. 1892 68

Johannesdatter

- Karen f. 1755
g. 1' Olsen
g. 2' Christophersen 2

Johannessen

- POULA Erna Christiane
f. 1909 g. Larsen 35

Johansen

- Line Rasmine f. 1895 7
- Rasmus Peter f. 1872 7

Jønsson

- VIOLA Rosalia Dagmar
f. 1900
g. Larsen 17

Jørgensen

- Anette f. 1964 119
- Birthe f. 1953 119
- Einar BENGT f. 1919 119
- GEORG Henry f. 1889 58
- Grete Duus f. 1918
g. Dam 59
- Hans Jørgen Duus f.1928 60
- JAN Einar f. 1955 119
- Jørgen f. 1882 47
- Jørgine RUTH f.1908
g. Olsen 47
- Lars Duus f. 1947 60
- MARTINE Nielsine f.1854
g. Larsen 22
- Morten Duus f. 1958 60
- Tove f. 1952 119

Jørholt

- Britta f.1946
g. Villar 19
- Hanne f.1942
g. Lindquist 18
- Ulf f.1912 17

Klausen

- GRETHE Vera f.1918
g. Otzen 56

Knudsen

- Bente f.1934
g. Rammen 44
- JOHANNE Marie Kristine
f. 1901
g. Larsen 118
- Niels AAGE f.1908 44

Kristensen

- Anne Marie Duus
f. 1966 113
- Anni Duus f.1925
g. Benzon Petersen 83
- Birgit Duus f.1942
g. Andersen 89
- Birthe Duus f.1921 83
- BJARKE Svend Thorgrim
f.1892 77 + 95
- CARL JOHAN Duus
f.1925 100
- Christen Viktor FOLMER
f.1884 77
- Dorte Duus f.1958 100
- Elvira MARGRETHE
Gudrun f.1891
g. Boesgaard 77 + 91
- Gusta GEORGIA Dindler
f.1900
se: Berggren 95

Kristensen

- Hans AKSEL f.1886 77 + 80
- Hans CHRISTIAN f.1862 75
- HANS CHRISTIAN Duus
f.1921 98
- Henrik Duus f.1962 113
- Inger LIS Duus f.1931
g. Nielsen 102
- John Duus f.1932 112
- Jytte Duus f.1924
g. Artler 89
- Jørgen Preben
se: Schou-Christensen
- KAJ Martin f.1887 77 + 86
- Knud HELGE Erik Duus
f.1895 77 + 103
- LILLA Christa Marie Duus
f.1897
g. Holm 77 + 106
- Lisbet Duus f.1935
g. Nielsen 113
- Lissi Duus f.1916
g. Andersen 82
- Lone Duus f.1969 113
- Marianne Duus f.1958 102
- Paul Duus f.1922 89
- ROAR Hjalte Valdemar
Duus f.1901 77 + 111
- Sigurd Richard Kristoffer
f. 1898 6
- Susanne Duus f.1958 102
- Svend Duus f.1914 88
- Aase Ragnhild f.1900 6
- Aase Ragnhild f.1903 6

Langemark

- INGER Edik f.1921
g. Jensen 63

Larsdatter

- Dorthe f.1787
g. Christophersen 3

Larsen

- Lars på tværs
f.1848 22
- Anja Denis f.1972 40
- BJØRN Dennig f.1925 31
- BODIL Sofie f.1879 23
- Christopher
f.1864 10 + 115
- Christoffer Ewald HELGE
Duus f.1929 117
- DAGMAR Betty Sofie
f.1875 11
g. Jensen, se: Tolsing
- EDITH Marie Denny
f.1921
g. Hansen 33
- EMIL Peter Hans
f.1883 11 + 20
- EMMA Vilhelmine
f.1900
g. Larsen 116
- EMMY Cecilie
Edvardine f. 1888
g. Kristensen 80
- ERNA Antoinette Duus
f.1937
g.Sørensen 119
- FINN Boris Dennig
f.1915 31 + 41
- GRETHE Bodil
Johanne Duus f.1928
g. Pedersen 117
- Gurli Duus f.1936
g. Petersen 118
- Hans f.1846 10

Larsen

- Hans Christian Duus
f. 1895 116
- HANS Christopher Duus
f. 1929 118
- Henrik Denis f.1965 40
- INGEBORG Gertrude Marie
f.1882
g. Petersen 23 + 24
- INGER Margrethe Duus
f.1930
g. Jørgensen 119
- Jens CHRISTIAN
f.1851 10 + 29
- Jens Peter Møller
f. 1885 29 + 48
- John Boris f.1938
(n.f. Doman) 41
- JOHN Corfitz f.1907 42
- Johni f.1963 119
- Jytte f.1954
g. Thuesen 43
- Jytte Denny f.1931
g. 1' Lyngø
g. 2' Gotsche 36
- KAJ Vilfred DENNY
f.1903 31 + 35
- Karen ELLA f.1909
g. Knudsen 42 + 44
- Keld Denis f.1939 39
- Kirsten f.1858
g. Jensen 10 + 71
- Lars f. 1848 10 + 22
- LAURITS Christian
f.1877 29
- Lauritz Tønne Duus
f.1899 118

Larsen

- Liss Denis f.1935
g. Gønget 39
- Marie f.1861
g. Kristensen 10 + 75
- Maren Kristine
DORTHEA f.1856
g. Jensen 10 + 50
- MARIUS Christoffer
Vilhelm f.1877 11 + 16
- Mogens Duus f.1942 118
- OLAF Martin f.1883 23
og . 28
- Ole Bjerre f.? 65
- ORLA Kristian Dennis
f. 1901 31 + 33
- Peder f.1853 10 + 49
- Peter Sophus Duus
f.1897 116
- PETRA Henriette
f.1877
g.Larsen 29
- Poul Corfitz f.1934
n.f. t.Corfitzen 43
- Ragnhild f.1912
g. Jørholt 17
- ROSA Carla Hansa
Vilhelmine f.1897
g. Fischer 31 + 32
- Sigurd f.1904 17
- Sofus Johannes
f.1880 29 + 42
- Thora Elise f.1883
g. Jørgensen 29 + 47
- Thora MAJA f.1914
g. 1' Weber
g. 2' Rasmussen 42 + 44

Larsen

- THORA Vilhelmine
f.1905 48
- TOGO Denis f.1907 31 + 38
- Tove f.1915
g. Sussemiehl 20
- VILHELM Rasmus f.1881 23
- WILLY Richard f.1977 65
- Viola Lilla f.1905
g. 1' Høegh
g. 2' Boyer 31 + 37
- Levy .
- BELLA Emma Rosalie
f. 1896 - g. Jensen 66
- Lindqvist
- Camilla f.1972 18
- Lars f.1968 18
- Olaf f.1943 18
- Ljørring
- MARIANNE Elisabeth
f.1945 - g. Post 74
- Lynge
- Peter Niels f.1927 36
- Madsen
- Vibeke f.1952
g. Hansen 34
- Malinsky
- Richard f.1944 63
- Malmberg
- GURLI Gustava Beata
f. 1903
g. Tolsing 15
- Malmkær
- Kathrine f.1971 34
- Knud f.1946 34
- Malmrose
- Bo Benzon f.1978 86
- Lars f.1952 83

	<u>Side</u>	127 =====	<u>Side</u>
Mangor		Nielsen	
- Birgitte f.1920		- Poul f.1927	113
g. Boesgaard	94	- Rasmus (Duus) f.1792	2
Meyer		- Tove f.1959	114
- LILLY Anna Bolette		- Troels f. 1964	114
f.1915		- Werner f.1921	102
g. Otzen	54	- Aase Grønberg f.1914	
Michelsen		g. Kristensen	88
- Annelise Nygaard		Nilsson	
f.1932		- IDA Louise f.1880	
g. Kristensen	112	g. Larsen	16
Mogensen		Olsen	
- MARIE Axeline f.1883		- Christopher	
g. Larsen	23	f. ca. 1752/1757	2
Møller		- HanSIGNE Boline f.1881	
- Karen Smith f.1948		g. Larsen	48
g. Otzen	57	- Herman f.1899	47
Nepken		- Marc Roy f.1977	108
- Johan DOBI f.1870	86	- PER Roy f.1953	108
Nielsen		- Aase f.1918	
- Agnete f.1925		g. Larsen	43
g. Schou-Christensen	79	Otzen	
- Annine Marie f.1885		- Birte f.1946	
g. Larsen	28	g. 1' Sichelkow	
- Christopher f.1790	2	g. 2' Christiansen	55
- CLARA Agnes Eleonora		- Børge f.1913	54
f. 1889		- Carl VILHELM f.1884	54
g. 1' Kristensen		- Flemming f.1950	57
g. 2' Nepken	86	- Gunnar f.1917	56
- Erik Duus f.1959	103	- Jesper f.1946	57
- Grete Duus f.1956	103	- Jørgen f.1943	55
- HARALD Oluf f.1914		- Peter f.1945	57
n.f. Sussemiehl	20	- Susanne f.1969	55
- Jens f.1843	7	- Svend f.1970	55
- Lissi f.1948		Pedersdatter	
g. Weber	46	- Anna f.ca.1720	
- Per f.1795	2	g. Duse(n)	2
		- Anne f.1803	
		g. Hansen	4

	<u>Side</u>		<u>Side</u>
Pedersdatter		Petersen	
- Marie Antoinette f.1858 g. Larsen	115	- INGER Magdalene f.1891 g. Larsen	20
Pedersen		- Ingvar f.?	118
- AGNETE Kirstine f.1902 g. Kristensen	103	- Kaj Olaf f.1909	24 + 26
- Alberth f.1924	117	- KARIN Emmy Benzon f.1957	86
- Ane Marie f.1876 g. Christensen	6	- Nina Benzon f.1951	85
- AnneLISE Duus f.1956	117	- Ulla Benzon f.1952 g. Malmlose	83
- BENTE Anette Duus g. Jacobsen, f. 1953	117	Post	
- Dora Astrid RAGNHILD f.1919 g. Larsen	41	- Anders Høegh f.1939	73
- ERIK Vagn f.1940	93	- Mikkel Høegh f.1975	74
- LENE Inger Duus f.1952	117	- Ole Høegh f.1942	74
- Lotte Boesgaard f. 1976	93	- Sidsel Høegh f.1970	74
- Mette Boesgaard f. 1974	93	- Viggo Larsen f.1897	72
- Molly KATE Duus f.1958	117	Poulsen	
Petersen		- Ellen f.1906 g. Larsen	42 + 43
- Astrid Bodil f.1905	24	Preston	
- Bodil f.ca.1837 g. Christophersen	5	- ALLISTER Cyril f.1948	64
- CARL Christian Theodor f.1879	24	- TONIA Leigh Allison f.1976	65
- ERLING Palle Benzon f.1917	83	Rammen	
- Gunnar Vilhelm f.1923	24 + 27	- Elisabeth f.1959	44
		- Erling f.1936	44
		- Maj Britt f.1961	44
		Rasmussen	
		- Flemming f.1955	46
		- Hanne f.1951	46
		- Harry f.1921	45
		Schou	
		- HELGA Johanne f.1891 g. Kristensen	77
		Schou-Christensen	
		- JØRGEN Preben f.1920	79
		Schou-Kristensen	
		- Jan Victor? f.195(3?)	80

	<u>Side</u>	==129==	<u>Side</u>
Schou-Kristensen		Svendsen	
- Laila f.195(6?)	80	- BRUUN Esben f.1921	106
Schrøder		- LENE Bruun f.1963	108
- Ilse Høegh f.1945		- LISELOTTE Bruun	
g. Sussemiehl	20	f.1957	
Seistrup		g.Olsen	108
- Karl IVAN Boier		- PETER Bruun f.1953	107
f.1899		Sørensdatter	
n.f. Boyer	37	- Karen f.?	
Sell		g. Nielsen	2
- RIGMOR Gudrun f.1918		Sørensen	
g.Tolsing	12	- ALPHA Inger Elisabeth	
Sichelkow		f.1898	
- Henning f.1946	55	g. Tolsing	12
Spencer		- Finn f.1970	119
- Marjorie f.1930		- Karin Susanne f.1972	119
g. 1' Kristensen		- SVEND AAGE f.1931	119
g. 2' Philipsen	112	Thuesen	
Stochholm		- Birthe f.1959	44
- Else f.1933		- JOHANNES Bernhard f.1935	43
g. Corfitzen	43	- Lone f.1955	44
Stolberg		Tolsing	
- Anne f.1963	46	- HENRY Marius Anton (Jensen)	
- Helmuth f.1937	45	f.1899	12
- PIA Jean f.1958	46	- Johannes (f.Jensen)	
Stove		f.1872	11 + 12
- Birgit f.1955		- Kirsten f.1930	15
g.mBoesgaard	94	- LiseLOTTE f.1941	
Sussemiehl		g. Wandel	13
- HARALD Oluf f.Nielsen		- Merete f.1944	
f.1914	20	g. Åkjær	14
- Ingrid f.1945		- VIGGO Bentheim Erhard	
g. Jensen	21	f.Jensen, f.1902	15
- Jon f.1973	21	Trochmann	
- Kira f.1970	21	- Inge f.1924	
- Sten f.1942	20	g. 1' Malberg	
Svendsen		g. 2' Holm	109
- ANNI Bruun f.1956			
g. Buron	107		

Vestergaard

- Petra Rasmine(MINNA)
se: Jensen

Villar

- Gines f.? 19

Vous

- Adolf f.1920 45
- Dorte f.1965 45
- Tina MARIA f.1969 45

Wagnières

- MARC Armand f.1941 94

Wandel

- Maria f.1977 14
- Niels SIGURD f.1945 13
- Peter f.1969 14

Weber

- Brian f.1969 46
- Hedy f.1936
g. Vous 45
- INGER Sofie Mathilde
f. 1935
g. Weber 45
- Irene f.1952 45
- Jeanette f.1972 46
- JØRGEN Alfred
f.1941 46
- Leo f.1921 45
- Lis Corfitz f.1939
g. Stolberg 45
- Werner f.1906 44

Weiss

- Asher f.1922 69
- Jytte Danielle f.1973 70
- Michael f.1965 70

Wendelboe

- HEDDA Bahn f.1917
g. Kristensen 88

Åkjær

- Kjeld f.1939 14
- Maja Tolsing f.1975 14