



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

E F T E R K O M M E R E

E F T E R

K A P T A J N

J E N S S Ø R E N S E N

S T R E L L E V

I 7 3 3 - I 9 8 6



KAPTAJN
JENS SØRENSEN
STRELLEV

1733 - 1817

Olgod Museum

KAPTAJN
JENS SØRENSEN
STRELLEV

1733 - 1817

Af

S-L. MANØE HANSEN

og

BODIL BUSK LAURSEN

Ølgod Museum
1981

**Særtryk af »Mark og Montre« 1981.
Dette særtryk er bekostet af Ølgod Sparekasse.**

**Omslagsbillede: »St. De Metro«.
Akvarel 33 × 43 cm, af ukendt kunstner.
Privat eje.**

**Eftertryk ikke tilladt uden kildeangivelse.
Ansager Bogtrykkeri.**

ISBN 87-981015-2-8



J E N S S Ø R E N S E N
Tegnet af Chr. Lyngbo

EN KOFFARDIKAPTAJN I STRELLEV

Af Søren Manøe Hansen

I efteråret 1980 modtog Ølgod museum af familien Frello i København en samling genstande af fremmed oprindelse. Tingene stammede fra slægtsgården i Skyhede i Outtrup sogn og havde tilhørt en kaptajn Jens Sørensen, Strellev ved Ølgod. For et museum er det af største vigtighed, at dets genstande suppleres med så mange oplysninger som muligt, og i dette tilfælde fik vi megen hjælp hos familien, hos pårørende, og om Jens Sørensens tid i Holland af direktør Dr. W. Chr. Pieterse fra Amsterdam Stadsarkiv. Selv havde vi gennem en årrække indsamlet oplysninger om kaptajnen og hans tid i Strellev. Det hele tog sin begyndelse i 1967, hvor daværende museumsleder Holger Øllgård og undertegnede drøftede det ejendommelige navn for Strellev Andelsmejeri "Amstelborg," et noget mærkeligt navn, som også knyttede sig til gården overfor Strellev kirke "Amstelborggård," som i dag ejes af gdr. Hans Raunkjær. Navnet "Amstel" tydede på hollandske forbindelser, hvilket også skulle vise sig at være en rigtig antagelse. Lad os for en stund forlade Strellev og koncentrere os om manden bag de fremmedartede genstande kaptajn Jens Sørensen og hans familie.

Han blev født i Bandsbøl i Hemmet sogn d. II december 1733. To dage efter blev han hjemmedøbt, hvilket tyder på, at man kunne frygte for drengens helbred, men den 28 januar fremstilledes han i kirken.

Jens Sørensens forældre var Søren Jensen og Bodil Nielsdatter. Faderen var boelsmand og fæster i Bandsbøl, og i 1746 blev han fæster af et boelssted i Bandsbøl tilhørende Ribe domkirke. I hjemmet voksede der fire sønner op, Niels var født i 1732, bosatte sig i Ballum, Jens som der skal berettes om i det følgende, Christen født 1735, som senere flyttede til Fyn, og Mads, født 1746, som overtog forældrenes boelssted, men som også ernærede sig som skoleholder i Bandsbøl.

Faderen Søren Jensen døde 1764 og i skiftet efter ham kan

vi se, at Jens Sørensens barndomshjem har været fattigt. Huset her anføres til 13 fag, samt en besætning på 2 køer, 1 kvie, 4 får med hvert et lam, 2 får uden lam, 1 so, 1 gammel bistok og 2 bisværme. Der blev intet at dele. Moderen Bodil Nielsdatter døde først i 1786, 89 år gammel. Antagelig er Jens Sørensen kommet tidligt ud at tjene, og i 1748 finder vi ham som konfirmeret i Hemmet kirke. Det er den første indføring i kirkebogen efter at konfirmationen var blevet indført i 1736, og der var i sognet kun konfirmation hvert andet år. Efter oplysninger hos familien kom han ud at tjene i Bork sogn, men på grund af utilfredshed løb han af pladsen og rejste til Holland kort efter sin konfirmation. Det var ganske almindeligt i egnene langs kysten, samt sognene ud til Ringkøbing fjord, at de unge drenge udvandrede fra Fanø, Hjerting eller Nymindegab. Fra disse havne var der en livlig sejlads på Holland og de nordtyske havne. Spændingen og eventyrlysten har sikkert bidraget stærkt, og hertil kom at såfremt man blev hjemme, var man stavnsbundet fra det fyldte 14. år til det 40. år. I Vestjylland kneb det for herremændene at holde styr på de unge mænd, idet de blot drog afsted, når de følte lyst hertil. Dette fik en af herremændene, Søren Sørensen Sterm på Viungård i nabosognet til Jens Sørensens hjem til at skrive: " Når egnens ungdom var vokset til, og i hjemmet, enten hos forældrene eller hos en husbond, mødte den ringeste modsigelse, vandrede de straks sydpå til Holsten, hvor de forblev."

Jens Sørensen er nok draget fra hjemegnen i foråret 1748, og ifølge oplysninger hos familien rejste han ud fra Nymindegab. Det gjaldt om at nå frem, inden isen brød op, således at han kunne nå at få en hyre for sommeren. I visse vestjyske kystsogne blev konfirmationen lagt, således at de unge kunne nå frem, men om det har været tilfældet i Hemmet sogn, kan vi ikke konstatere.

Som det fremgår af det foregående, var der tradition for, at de unge drog til Holland og gik i hollandsk søfartstjeneste, noget som måske også har været tilfældet for Jens Sørensens far, Søren Jensen, idet han i kirkebogen for Hemmet sogn omtales som Søren Amme, et ejendommeligt kaldenavn, som måske kan opfattes som henførende til Amsterdam.

Jens Sørensens tid i Holland 1748-1786.

Hans tid som skibsdreng og matros i Holland er os ukendt, men fra hans periode som skibsfører har vi fået hjælp fra Stadsarkivet i Amsterdam, og kan derfor fremkomme med en del oplysninger fra denne tid.

I 1762 d. 15 december blev han optaget som medlem af den lutherske kirke i Amsterdam. I 1767 blev der den 2. oktober lyst til ægteskab mellem Johanna Bartels, der var bosiddende i Peperstråat og Jan Sijbrandzs - Jens Sørensens hollandske kaldenavn. Hun havde som forlover sin far Jan Bartels, der var borger og skibstømrer i Amsterdam. Jens Sørensen mødte med Andres Andresen, antagelig en landsmand. Den 18. oktober blev de gift på Amsterdam rådhus, og den 19. november registreres ægteskabet, og det oplystes da, at Jens Sørensen var førstematros. Dagen efter oprettede de et testamente, der lod Jens Sørensens mor og Johanna Bartels forældre arve dem. Ægteskabet varede 18 år og var barnløst. I april 1785 døde hustruen 50 år gammel efter et slagtilfælde, og blev begravet på den lutherske kirkegård d. 13. april.

Jens Sørensen var på dette tidspunkt til søs, idet det er Jacob Hendrik Johanssen, der den 11. april indbetalte 6. gylden til bystyret. Beløbet var en art skat, der indbetaltes ved begravelser og findes optegnet i registret "Middel og Begraven." Efter Johanna Bartels død oprettede Jens Sørensen et nyt testamente d. 7. maj 1785, hvor han udpegede sin mor som arving, og i tilfælde af hendes død brødrene Niels i Ballum, Christen på Fyn og Mads i Hemmet, og i tilfælde af deres bortgang, da deres børn. Testamentet nævner også, at Johanna Bartels 3 kusiner skulle arve, desuden Carsten Sijbrandzs, der må være søn af Jens Sørensens bror, velsagtens broderen Niels i Ballum. Carsten er sikkert rejst ned til onklen i Amsterdam, der så har taget sig af drengen. At Jens Sørensen har haft et godt forhold til ham, afspejler sig senere, hvor en af hans sønner opkaldes efter Carsten. Man bør især hæfte sig ved en af arvingerne, nemlig den ene af kusinerne Christina Balthers. Hvis hun skulle dø før Jens Sørensen, da skulle hendes datter Christina Hansse arve moderens andel. Christina Hansse nævnes også særskilt i testamentet, ifølge hvilket hun skulle arve den bedste seng i Jens Sørensens bo.

Jens Sørensens tid som enkemand varede kun kort, idet der d. 20 oktober 1785 blev lyst til ægteskab for ham og Christina Hansse, og de viedes i den lutherske kirke d. 6. november 1785. Som forlovere var Anna Balssers fra Baangracht. Christina Hansse opgives at være født i "Hadersleben i Holstein," 27. år gammel og forældreløs. Det har ikke været muligt at bekræfte det i kirkebøger fra Haderslev, men hun kan være fra omegnen. Straks efter den 28. november ændredes testamentet, og deres efterkommere indsattes som arvinger, noget de kunne gøre med en vis forudsætning, idet Christina var frugt-sommelig. Som eksekutorer indsattes broderen Mads Sørensen samt Niels Hansen i Hemmet. Noget tyder på, at Jens Sørensen nu har besluttet sig for at rejse tilbage til Danmark. Han var også 52 år og havde måske ikke så heldig en tid i Holland, hvilket også vil fremgå af det følgende.

Jens Sørensens kaptajnstid 1772-1780.

I Strellev kirkebog noterer præsten ved Jens Sørensens død. "Han avancerede fra skibsdreng til koffardicaptajn." I perioden 1772-80 foretog han 6 sørejser fra Amsterdam til Middelhavet, hvor han anløb havnene Livorno, Konstantinopel og Smyrna. Han var da fører af skibet "St. De Metrio." Skibet var bygget i 1772 og var 91 $\frac{1}{2}$ fod lang, 28. fod 8 tommer bred, dybgang 12 fod 1. tomme. Skibet havde en besætning på 13-15 mand og førte 18. kanoner. Dette har bevirket, at han i Strellev går under betegnelsen "æ sørøver," noget han ganske givet ikke har været. Skibet er et armeret handelsskib, og ifølge en hollandsk forordning af 28. september 1717 skulle alle skibe, der besejlede Middelhavet alene, medføre minimum 10 kanoner på grund af sørøvere.

Jens Sørensen var medejer af skibet med 1/16-del, og hovedindehaveren var firmaet "Weduwe Tack en Zoon" i Amsterdam, der handlede med levantine klæde indtil 1792, da den sidste indehaver døde. Jens Sørensen transporterede kun varer for sig selv en gang, idet han i 1779-80 lastede 4. baller bomuld. Den tur endte med store problemer på grund af vejret. Det tog fire måneder for ham at føre skibet fra Texel - hollandsk vestfrisisk ø - til Amsterdam, og lasten blev slemt beskadiget. Den 10. august 1780 forlod Jens Sørensen Texel

med " St.De Metrio,"uden at vide, at det skulle blive hans sidste tur med skibet. Han ankom den 18. november til Smyrna i Lilleasien, Men kunne ikke forlade havnen efter endt losning, idet den hollandsk-engelske krig var brudt ud.

Da Holland ikke havde krigsskibe klart til at ledsage handelsskibene til hollandske havne, måtte han indtil videre blive i Smyrna. Ifølge breve fra den hollandske konsul Daniel Jan count de Hohepied i Smyrna lå " St.De Metrio " stadig i havnen d. 17. august 1781, 6. mand af besætningen var sendt med et venetiansk skib til Livorno. Statsgeneralen lovede på anmodning af firmaet " Weduwe Tack en Zoon " at sælge skibet i Smyrna. Dette løfte dateret den 2. november 1781 blev givet på den betingelse, at salget måtte ske til enhver, blot ikke til englændere eller et engelsk firma, samt at den resterende besætning skulle sendes hjem så hurtigt som muligt. Ejerne bemyndigede Jens Sørensen til at sælge skibet, og en prokura sag blev ordnet af notarius d. 21. november 1781.

Firmaet " Weduwe Tack en Zoon " ejede da 5/6 del af skibet, Adriaan Scharff, Jan Jacob Crol og Tamme Beth Ijsbrandsz ejede hver 1/8 del, og firmaet "Cramer en Van Rensselaar," Jan Fredrik Taunay, Louis Schumacher, Sara Leapinasse og Johannes Meneven hver 1/16 del. Efter ovenstående havde Jens Sørensen solgt eller mistet sin andel i skibet efter 1777, hvor han opregnes med 1/16 del. Det lykkedes for ham at sælge skibet og i et brev fra den hollandske konsul i Smyrna d. 31. januar 1782 fortælles det, at den nye ejer nu var det franske firma " Majastre" eller "Moyastra." Salget blev afviklet den 21. okt. 1783. Hermed slutter de hollandske beretninger om Jens Sørensen. Hvordan han kom tilbage, og hvad han siden foretog sig i Holland, ved vi ikke.

I 1785 havde han arvet huset i Peperstraat efter sin første kones svigermor, huset var købt af svigerfaderen i 1760.

Året efter i 1786 solgte han det til indehaveren af det gamle firma " Weduwe Tack en Zoon," Hendrik Tavk, d. 20. juni 1786. Huset eksisterer stadig og er beliggende på hjørnet af Rapenburg og Peperstraat. Det må antages, at Jens Sørensen og Christina Hansse har forladt Holland midt på sommeren 1786 for at vende tilbage til Danmark og nyde deres otium her.

Tiden i Strellev 1786-1817.

Efter sigende gik Jens Sørensen, hustruen Christina eller som hun kaldtes i Strellev Kirsten Hansdatter, samt sønnen Jan i land i Ballum. Her boede broderen Niels, som Jens Sørensen gennem dennes søn Carsten sikkert har haft nær forbindelse med. De medbragte ifølge overlevering i familien I4-I6 læs flyttegods - et rigt bo - og meget tyder på rigtigheden heraf, idet museet har fået kendskab til en lang række af hans ting hos nulevende efterkommere. Hvorfor han netop slog sig ned i Strellev ligger uklart, men at det var forberedt inden afrejsen fra Holland vidner et skøde udstedt d. 4. juni 1786 om, idet han da køber Morten Sørensen Kjærgårds ejendom ved Strellev kirke med alt tilhørende. Prisen er 1000 rigsdaler. Jens Sørensen anfører i skødet som "for nærværende tid i Amsterdam." Samme år den 20 juni - samme dag som huset i Amsterdam sælges - køber han af Christen Jensen Krasborg i Katrebel, Strellev sogn, dennes ejendom for 495 rigsdaler, åbenbart for at lægge disse to ejendomme sammen. Jens Sørensen er da bosiddende i Strellev og må være kommet hertil i juni måned 1786.

Jens Sørensen bygger ikke den nuværende gård ved Strellev kirke, men med stor sandsynlighed har han bygget stuehuset i 1786, idet der i husets nordside findes en teglsten med dette årstal. Hvor gamle gårdens udlænger har været, vides ikke med sikkerhed, men i 1952 blev østlængen revet ned, og herfra er bevaret en porthammer (bjælke) fra 1777 med følgende indskrift:

AT JEG HER BLIVE MAA EN GAMMEL HUS PAA JORD
OG GUD DER SELV FORNØJE SOM MIG BYGGE LOD MED MØJE
DE ØNSKER JEG AF MIG MIN HUSBOND LIGESAA

Desuden findes der to udviskede initialer, antagelig DGG og EMD. - Det synes, som om Jens Sørensen har overtaget forholdsvis nye avlsbygninger, mens stuehuset ikke levede op til hans krav. Det nye stuehus blev udstyret med en flot empiredør, og på samme tid har gården fået sit navn "Amstelborggård." I 1789 købte han af Søren Jensen i Tarp, Strellev s., et stykke eng i Moesbøl, og af Christen Cornelisen i Moesbøl endnu et stykke eng. Året efter køber han et stykke eng af Peder Pedersen i Tarp.

Af samtidige kilder fremgår det, at Jens Sørensen næsten fra starten blev en yderst respekteret mand i Strellev.

I panteprotokollerne ses det, at han gang på gang låner betydelige beløb ud til en lang række folk også i nabosognene. Jens Sørensen og den med ham hjembragte kapital var netop i disse år særlig velkommen. Det var de store landbrugsreformers tid der nu skulle føres ud i livet. Ophævelsen af stavnsbåndet, udstykningen af egnens herregårde, udskiftningen af landsbyerne og udflytningen fra landsbyerne var reformer der krævede kapital bl.a. til køb af jord og opførelse af nye ejendomme, og her var Jens Sørensen manden der kunne fungere som udlåner på en tid, hvor pengeudlåning hvilede på personlige forbindelser.

I Ølgod lokalhistoriske arkiv opbevares udskiftningsdokumentet for Tarp i Strellev sogn, og heraf fremgår det, at udskiftningen fandt sted "den 9. marts næstkommende om formiddagen kl. 10. udi Capitain Sørensens gård."

Også på andre områder ses det, at folk så op til Jens Sørensen, og at han blev betragtet med megen agtelse.

Ved barnedåb i Strellev optræder han og hans kone i en lang række tilfælde som faddere, og som regel er hans kone gudmoder til barnet. I folketællingslister for Strellev omtales han som "signeur Jens Sørensen."

Som tidligere nævnt blev ægteskabet med Kirsten Hansdatter frugtbart, idet de fik syv børn sammen.

1) Jan, født 1786 i Amsterdam, gift 1812 i Varde med Ingeborg Hansdatter. Han ernærede sig som væver og døde i Varde 1834.

2) Johannes, født 1788 i Strellev, gift 1814 med Anne Lauridsdatter. De overtog "Amstelborggård" efter Jens Sørensen. Anne døde 1840 og Johannes i 1865.

3) Bodil Kirstine, født 1790, gift 1814 med Jens Christensen fra Adsbøl i Strellev sogn. Efter giftemålet gårdmandsfolk i Adsbøl. Bodil døde i 1847.

4) Søren, født 1792. Det er ikke lykkedes at finde oplysninger, om hvordan det senere gik ham, kun ses det at han blev konfirmeret i Strellev i 1805.

- 5) Hans, født 1794, gift med Abelone Jørgensdatter fra Lyne, hvor de bosatte sig som gårdmandsfolk. Hun døde og Hans indgik derefter ægteskab med Kirsten Nielsdatter fra Skjern.
- 6) Hans, født 1797. I dåben fik han mellemnavnet Pertou efter stedets præst Hans Pertou. Blandt fadderne ses herremanden på Lindbjerggård Jørgen Haahr. I 1826 rejste Hans som tjene­stedreng til Hemmet, senere til Ådum. I 1833 er han tilbage i Strellev sogn og betegnes som husmand. Han giftede sig med Dorthe Christensdatter fra Bøel i Lønborg sogn. I 1833 flyttede de til Stausø i Henne sogn, hvor han ernærede sig som hjuler og husmand, senere gik han ud i dagleje. De tilbragte deres sidste år hos svigersønnen skomager Povl Jensen, Stausø. Hans døde 1881 og hans kone i 1883.
- 7) Karsten, født 1800. Desværre har det ikke været muligt at finde vægtige oplysninger om ham. I 1822 rejste han til Nr. Bork og ernærede sig som skomagersvend. I 1826 optræder han som Fadder i Strellev og betegnes som værende i Strellev. Jens Sørensen blev ved at holde forbindelsen med broderen Mads i Bandsbøl. Denne havde overtaget forældrenes sted, idet Mads Sørensen i 1795 får skøde på stedet i Bandsbøl fra Ribe domkirke på herlighederne (jagt, fiskeri o.lign.) for en pris af 50 rigsdaler. Broderen Niels i Ballum og Christen på Fyn ved vi intet om, kun at der ifl. overleveringer i familien fortælles følgende:
- En sommeraften kom der en rejsende ind til kaptajnen. Han talte med fynsk dialekt og ønskede at blive der om natten. Kaptajnen sagde "Nej", men fynboen pressede på for at få lov til at blive der om natten, da hans fødder var ømme og besværligt var det at komme videre den aften. Kaptajnen var ikke så blød om hjertet, han tog kniven fra bælttestedet og viste ham døren og sagde: "Herut din fynbo, der er ikke længere til Lyne kro, end du kan gå i aften." (ca. 3 km) Manden blev forfærdet og udbrød: "Jeg er din broder." "Du er fanden min broder, herut med dig." Kaptajnen kom imidlertid til at tænke sig om, han vidste nok, at han havde en broder på Fyn, som han aldrig havde set, da denne var født, efter at han var rejst hjem­efra. Fynboen kom ind, og dagen efter kørte de til broderen i Bandsbøl. Det var første gang, de tre brødre var sammen.

I 1814 bevilges der Jens Sørensen og hans hustru Kirsten Hansdatter privatskifte, hvilket betyder, at der ikke er udfærdiget et skifte, der kunne vise hvad de efterlod sig. I dokumentet anføres, at de gik på aftægt hos Johannes Jensen i "Amstelborggård," samt medbestemmelse om, hvad Johannes Jensen var pligtig til at yde forældrene og hans søskende. I 1817 afstod Jens Sørensen ejendommen til sønnen Johannes, og den 24. april 1817 døde Kirsten Hansdatter "aftægtskone i Amstelborggård, 58. år." Samme år den 14. november døde Jens Sørensen og blev begravet den 21. november.

Pastor Esmann noterede ved den lejlighed i kirkebogen:
 "Skibscaptajn Jens Sørensen, aftægtsmand i Amstelborggård. Født af forstandige forældre i Hemmet sogn, rejste som dreng til Amsterdam og avancerede fra skibsdreng til koffardikap-
 tajn, var ellers en stille mand."

KOFFARDIKAPTAJNENS INDKØB

Af Bodil Busk Laursen

På et fotografi indrammet af en fin forgyldt ramme ser man ind i en stue, hvor alt tydeligvis er gjort parat til fotografiets optagelse. At man har haft en ganske bestemt hensigt fremgår ligeledes af opstillingen, og med den viden vi har fra artiklen om kaptajn Jens Sørensen, kan vi også forstå baggrunden herfor. Hovedpersonen på fotografiet er nemlig Jens Sørensen, hvis portræt til lejligheden er stillet frem på chatollet, over hvilket hænger et skab med et væld af ting på hylderne. Sammenhængen mellem Jens Sørensen og skabets indhold fremgår af den åbnede låge, der støttes af stuenes beboer Mette Marie Jensen, Skyhede, Outtrup sogn, oldebarn og arving efter Jens Sørensen. Fotografiet er fra omkring 1910. Blandt de i skabet udstillede genstande kan skelnes et testel, nogle småfigurer og tællerkenner, som sammen med andet bohavet blev skænket Ølgod museum i 1980 af Jens Sørensens efterkommere, ting som slægten har bevaret lige så pietetsfuldt som erindringen om kaptajnen.

I det følgende skal der fortælles om dele af det indbo Jens Sørensen bragte med sig tilbage fra Amsterdam, hvoraf meget

stadig findes i familiens eje foruden det, som nu vil kunne glæde de besøgende på Ølgod museum.

Da gaven først og fremmest omfatter en samling af porcelæn og fajance, skal indledningsvis præciseres, hvad der teknisk forstås ved de to betegnelser. Porcelæn er keramik, der overvejende består af en blanding af kaolin og feltspat, som brændes ved meget høje varmegrader, hvorved glasur og skærv sammensmeltes. Fajance derimod brændes ved lige så lav varme som almindeligt lertøj, hvorfra det dog adskiller sig ved brugen af dækkende glasurer, der giver et mere porcelænsligt udseende. Som sagtrummer gaven foruden glas og keramik fra 1800'erne eksempler på porcelæner og fajancer fra sidste halvdel af 1700'erne stammende dels fra det fjerne Østen dels fra Holland og England. Den sidstnævnte del af samlingen, som er emnet for denne artikel, rummer brugsting som te-stel og lignende og rene prydenstande, som man med et senere begreb ville kalde nips. Men selv brugsgenstandene har næppe været anvendt i den daglige husførelse. Kun særlige lejligheder har bragt de små, farvestrålende porcelænskopper eller det blanke, sorte teservice med de gyldne vinraker ned fra hylderne. Det sædvanlige til langt ind i 1800'erne var at spise og drikke af træ- eller tintallerkener og -krus. For at sætte de omtalte ting ind i et lidt større perspektiv er det nødvendigt kort at beskæftige sig med træk af keramikens historie i 1600'erne og 1700'erne og primært med Hollands rolle, da vi må formode, at det er her Jens Sørensen har hentet sit indbo.

I slutningen af 1700'erne var porcelæn og fajance endnu ikke alle mands eje eller daglige forbrugsgoder, det skete først med 1800'ernes industrielle keramik. Men interessen og efterspørgslen for porcelæn havde været tilstede i Europa siden de første stykker af kinesisk porcelæn med renæssancens begyndende ekspansion var nået til vore breddegrader.

Portugisernes opdagelse af søvejen til Østen omkring 1500, og den senere etablering af handelsforbindelserne med bl.a. Kina spredte kendskabet til porcelænet. Opfindelsen tilskrives kineserne, som har arbejdet med dette materiale siden 600'erne. I Europa forstod man dengang ikke, hvad porcelæn var. Mange teorier - i begyndelsen om det kunne være f.eks. ben eller

æggeskaller - blev fremlagt og eksperimenter udført oftest på fyrsteligt initiativ. Først i 1708 lykkedes det at fremstille porcelæn som det hvide, hårde kinesiske i vor verdensdel. Opdagelsen blev gjort af guldmageren og opfinderen Johann Friedrich Böttger, som arbejdede for August den stærke af Sachsen, en af tidens største porcelænssamlere. I 1710 grundlagde kurfyrsten den endnu eksisterende porcelænsfabrik i Meissen, i hvis nærhed, der var rige kaolinforekomster. Inden 1750 var porcelænets hemmelighed spredt, og nye fabrikker grundlagt rundt om i Europa.

Men nu har vi foregrebet begivenhedernes gang, idet der forud for porcelænsfabrikationen og sideløbende hermed udførtes en langt større fabrikation af fajancer, som begyndte omkring 1600 med centrum i Delft. Inspirationen hertil kom fra den tidlige import af kinesisk porcelæn, der overvejende var hvidt med blå dekoration. Den hollandske fajanceproduktion hentede til at begynde med sit udgangspunkt i efterligninger af dette, men senere gennemspillede man det blå/hvide tema med stadigt større frihed og selvstændighed.

Når netop Holland og Delft blev centrum var en af årsagerne, at hollænderne efterhånden kom til at indtage pladsen som den førende europæiske handelsnation på Østen, hvorfor de store porcelænsauktioner, når skibene vendte lastede hjem, kom til at foregå bl.a. i Delft. I 1602 oprettedes det Hollandske Forenede Ostindiske Kompagni, som blev hovedleverandør af oversøiske varer til det europæiske marked. Det fremgår af Kompagniets papirer, at man omkring 1640 havde importeret mere end 3 millioner stykker kinesisk porcelæn, hvoraf meget var udført efter europæiske modeller, udsendt af Kompagniet og dermed bestilt specielt til dette marked. Der nævnes ting som lysestager, sennepskrukker, smørkopper og tallerkener af forskellig størrelse. Mens formene således lå tæt op ad de samtidige europæiske sølv-, tin- eller stentøjsarbejder, forblev dekorationerne som oftest kinesiske, og det er disse motiver, kimonoklædte figurer med parasoller, pagoder, legende børn, planter og træer i fremmedartede skikkelser, som gradvis gik ind i det europæiske formsprog under navnet kineserier. Afsætningsmulighederne for den hollandske fajanceproduktion,

der havde mindelser om det eftertragtede kinesiske porcelæn blev begunstiget efter 1640, da indførslerne fra Kina blev utilstrækkelige, på grund af indre uroligheder i landet. Japan, som i mellemtiden havde lært kineserne kunsten af, var endnu ikke i stand til at dække den stigende efterspørgsel efter porcelæn, og hollænderne udnyttede denne mulighed for fajanceprodukterne med stor teknisk og kunstnerisk dygtighed. Den hollandske fajanceindustri blomstrede til slutningen af 1700'erne, hvor den i lighed med andre landes foretagende ud-konkurreredes af den engelske industrielle keramik.

Det har ikke været formålet med denne korte gennemgang af keramikens historie at fortælle om initiativerne i de forskellige europæiske lande, eller om de enkelte landes og fabrikkers særpræg. Her er som sagt kun medtaget lidt af markedet i Holland for bedre at forstå, på hvilken baggrund Jens Sørensen har erhvervet, eller måske gennem sin hollandske kone arvet noget af det indbo, som han i 1886 førte med sig tilbage til Danmark.

Jens Sørensens keramik kan opdeles i to hovedgrupper, hvoraf den ene udgøres af porcelæn og stentøj fra Kina og Japan, og den anden af fajancer fra Holland og England. Alle de nævnte ting kan dateres til anden halvdel af 1700'erne og det anses for sandsynligt, at Jens Sørensen virkelig har haft dem med fra Holland. Det gælder dog for en dels vedkommende, at de fortsat er produceret også ind i 1800'erne, så siges kan det ikke med fuldstændig sikkerhed. Man kunne også tænke sig, at Jens Sørensens familie under indtryk af den samling af eksotiske genstande, som fandtes i slægtens eje, har suppleret samlingen, hvis lejlighed gav sig. I hvert tilfælde kan det anføres, at lignende stykker findes i andre museer på vore kanter, hvilket vidner om, at de har været forhandlet også i Danmark. men netop med de ostindiske sager, hvor udbuddet i Holland har været særlig stort, er man nok på ret sikker grund, når man henfører dem til Jens Sørensen selv.

En stor del af det importerede porcelæn udgjordes af kaffe- og tecerviser, som kom til Europa i 1600'erne sammen med selve drikken. Teen fik man fra Kina og med den tepotter og små hankeløse kopper. I Jens Sørensens samling er et eksemplar af en kinesisk tepotte af en type, som var meget yndet både i

Kina og Europa. Kaden er 12. cm høj og udført i rødt, hårdt brændt lertøj, nærmest stentøj uden glasur. Dens sider og låg er udsmykket med blommeblomster i gennembrudt arbejde. Disse røde tepotter fabrikeredes formentlig i slutningen af 1500'erne i Yi-hsing i den sydlige del af Kiang-su provinsen vest for Shanghai. Her fandtes det nødvendige ler, der gav den eftertragtede rødbrunlige farve. Man begyndte ret tidlig i Europa at efterligne dette stentøjsagtige gods, således både i Delft, England og Sachsen, hvor kurfyrst August havde en stor samling af Yi-hsing varer. Iøvrigt var det også Böttger, der startede fremstillingen af det røde stentøj eller porcelæn, som han kaldte det. I Meissen-fabrikkens første år gennemførtes en stor produktion af dette, mens man endnu havde tekniske problemer med det hårde, hvide koalinholdige porcelæn.

Kaffen og teen drak man af små, hankeløse kopper i lighed med de her gengivne, som er udført i hvidt porcelæn med blå dekoration under glasuren, og derover en dekoration i rødt og guld med emaljefarver, som krævede endnu en brænding. Denne kombination går under betegnelsen IMARI, som er navnet på den havneby i Japan, hvorfra alle varer fra porcelænscentret omkring byen Arita blev udskibet til Nagasaki. Herfra eksporteredes de af kineserne eller det Hollandske Ostindiske Kompagni, der sammen delte monopolet på handlen med Japan i 1600'erne og i 1700'erne. Denne såkaldte IMARI-vare har en indviklet historie, som er et udmærket eksempel på den vekselvirkning mellem Kina, Japan og Europa, som fandt sted på keramikens område fra omkring 1600, hvor en egentlig produktion af eksportvarer til Europa iværksattes. Historien er i korthed følgende:

Som omtalt rådede der indre ufred i det store kinesiske rige omkring 1600'erne, hvilket også ramte porcelæns eksporten.

Efterspørgslen rettedes herefter mod Japan, som startede en produktion med eksport for øje, delvis efter kinesiske forbilleder, heriblandt IMARI. Da Kina omkring 1665 atter blev leveringsdygtig, måtte man for at tilbageerobre markedet optage den japanske version af IMARI, som i mellemtiden havde vundet indpas i Europa. Gennem størstedelen af 1700'erne blev kinesisk IMARI en af de vigtigste eksportvarer, hvoraf meget er bevaret til vore dage. Men da denne dekoration på grund

af dens store popularitet ydermere på et senere tidspunkt efterlignedes i Europa, er det selvsagt ofte uhyre vanskeligt at fastslå det enkelte stykkes herkomst.

Et andet af de emaljedekorede, flerfarvede eksportporcelæn som ved siden af IMARI vandt stor udbredelse er FAMILIE ROSE, hvori farven rosa indgår. Motiverne er nogenlunde de samme som IMARI-dekorationens: træpæoner, magnolier, fersken, klipper og haveterrasser.

Fra omkring 1740 importeredes store servicer med FAMILIE-ROSE dekoration, men også pynteting som vaser o.l.

I Jens Sørensens samling findes en sådan miniaturevase med låg ca. 12 cm høj fremstillet i Kina med eksport for øje. Blandt det meget yndede pynteporcelæn kaldet BLANC DE CHINE, var genstande udført i helt hvidt porcelæn som forarbejdedes i den sydlige provins Fukien i Kina. Småfigurer er typiske for produktionen, der hentede sine motiver fra den taoistiske og buddhistiske billedverden, fra den kinesiske hverdag og også fra Europa.

Til slut kan man så spørge, hvad denne samling af fade, tallerkener, kopper o.s.v. kan fortælle om Jens Sørensen, hans fortid og samtid. Ofte supplerer jo de materielle tings ud-sagn de oplysninger, vi kan finde i papirerne og er med til at levendegøre mennesket bag dem. I dette tilfælde viser det sig, at Jens Sørensens arv til efterkommerne så mange år senere, takket være efterslægtens påpasselighed, nu er med til at underbygge det billede af Jens Sørensen, som er blevet oprullet i den foregående artikel. De mange genstande, hvoraf der her kun er omtalt et lille udvalg, vidner om Jens Sørensens ophold i 1700'ernes Holland, centrum for den oversøiske handel gennem generationer med det deraf følgende store udbud af varer. De mange smukke ting fortæller om Jens Sørensens lyst til, at omgive sig med indbo, der lå ud over det helt nødvendige og daglige, og også om en økonomisk formåen, som gjorde det muligt at erhverve disse mere luksusbetonede brugs- og pyntegenstande. Tingene kan vidne om det enkelte menneskes natur og muligheder og om forhold som verdensomsejlinger og handelsforbindelser, om smag og mode, om kunnen og teknik, om kunst og kultur. Her har de forhåbentlig også givet indtryk af et vigtigt kapitel i keramikens historie.

Supplerende oplysninger om slægten:

Jens Sørensens forældre :

Hemmet og Sdr.Vium kirkebog C 545 x 2:

1746:Testo S.S.Trin.blef Søfren Ammes barn i Bandsbøll døbt og næfnet Mads.faddere:Karen Pedersdatter,Morten Nielsen i Howum,Boile i Toftum,Niels Pedersen i Howum,Hans Poulsen og Jens Nielsens hustruer i Bandsbøll.

C.545 x 3:

1764:13/3 blev Søren Amme i Bandsbøl jordet og selv holdt over graven.

1786:2^{de} Pascatos blev Bodil Amme af Bandsbøll begravet 89 år gammel.

Jens Sørensen:

Hemmet og Sdr.Vium kirkebog C 545 x 2:

1748 konfirmerede(den første indføring i Hemmet kirkebog er 1748)

1.Christen Sørensen.2.Jens Sørensen ,broderen Christen blev konfirmeret 1750 der var kun konfirmatio:

i sognet,hvert andet år i begyndelsen:1748,1750,1752,1754,56,57,58,59,

1760:Mads Sørensen af Bandsbøll(Jens Sørensens bror Mads f.1746)

Jens Sørensens børn:

Folketælling for Lyne sogn 1834:

Hans Jensen (født 1794),gdr.i Ndr.Hede,Lyne sogn gift med Abelone Jørgensdatter fra Lyne født 1796

børn:

Else Marie 14 år

Kirstine 12 år

Jørgine 9 år

Jens 6 år

Ane Marie 4 år

Hansine 1 år

Folketælling,Lyne sogn 1845:

Hans Jensen er gift 2.gang med Kirsten Nielsdatter fra Skjern f.1790

Hans Pertou Jensen:

Strellev kirkebog C.558-41:

Afgangsliste for sognet:

1826 Hans Pertou Jensen,31 år,tjenestekarl,rejst til Hemmet sogn

tilgangsliste 1832:Hans Pertou Jensen,35 år ,tjenestekarl kom fra Adur sogn.

afgangsliste 1833:Hans Pertou Jensen,36 år,husmand,rejst til Henne sogn,Henne sogn,Folketælling 1834:

Stausø by,et hus:Hans Pertho Jensen,37 år,gift,hjuler og husmand gift med Dorthe Chr.Datter 32 år,gift,hans kone

Jens Sørensen børn:

Johannes Jensen:

Strellev Folketælling 1834:

Joannes Jensen, gdr.	46 år	(død 1865)
Anne Lauridsdatter	43 år	hans kone (død 20/1 1840 48 år g)
Kirstine Johannesdatter	17 år	
Jens Johannesen	13 år	(gmd. sønfoget: København + 1889)
Kirsten Johannesen	10 år	
Laurids Johannesen	7 år	
Jenssine Johannesdatter	3 år.	

Strellev kirkebog

1844 viedes d.30/3 Kirstine Johannesdatter, 25 år ,datter af Johannes Jensen med Jens Christensen ,32 år født i Velling, søn af Christen Jensen.

1853 d.22/5 viedes Kirsten Johannesdatter, 28 år datter af Johannes Jensen til Lars Larsen fra Nr.Bork, 28 år.

1856 2/11 viedes Jensine Johannesdatter, 25 år datter af Johannes Jensen med murer Frands Jensen, Kjærgård, 27 år.

1847 6/6 viedes Jens Johannesen ,25 år, søn af Johannes Jensen, med Birgitte Jensdatter, Adsbøl 31 år.

Strellev Folketælling 1834:

Bodil Kirstine Jensdatter

Jens Christensen, gdr., Adsbøl	48 år
Bodil Kirstine Jensdatter	44 år hans kone

børn:

Birgitte	19 år
Christen	18 år
Niels Christian	15 år
Jens	13 år
Mads Christian	11 år
Kirstine	6 år

Strellev kirkebog

1858 9/5 viedes Kirstine Jensdatter boende hos faderen aftægtsmand Jens Christensen, Adsbøl, 29 år (moderen var Bodil Kirstine Jensdatter død 1847) med Søren Jensen, Heibøl, Ølgod sogn

Henne sogn, Folketælling 1845:

Hans Perthoe Jensen, 48 år, gift, husmand og daglejer

Dorthe Christensdatter, 43 år, født i Lønborg, hans kone

børn:

Kirstine 10 år Født d. 10 sept. 1835.

Estermarie 8 år Født d. 29 aug. 1837.

Jens 5 år Født den 11 aug. 1840.

Christen 2 år Født den 21 novb. 1843.

Lønborg kirkebog C.546-2

Hans Perto Jensen fra Strellev, 36 år viet til Dorthe Christensdatter
30 år fra Bøel, Lønborg sogn

Henne kirkebog:

1881 26/1 døde Hans Perthov Jensen, gift, aftægtsmand hos skomager
Povl Jensen i Stavsø (svigersøn) 83 år gl.

1883 30/5 døde Dorthea Christensdatter, aftægtskone hos svigersønnen
skomager Povl Jensen i Stavsø, født i Bøel i Lønborg sogn, datter af
Christen Lavridsen. 81 år gl.

1870 d. 25/2 1870 viedes Poul Jensen, 22 år, skomager i Stavsø til
Ester Marie Hansen, 32 år, sypige i Stavsø.

Jens Hansen Perthoe, født den 11 aug. 1840.

Christen Hansen Perthoe, født den 21 novbr. 1843.

Karsten Jensen (født 1800)

Strellev Kirkebog

afgangsliste 1822: Karsten Jensen, 23 år, skomagersvend, rejste til Nr. Bor

F O R O R D

=====

Denne slægtsbog er udarbejdet efter opfordring fra medlemmer af den vidtforgrene slægt efter kaptajn Jens Sørensen, Strellev.

Gennem 7-8 slægtled i 253 år, er mindet om Jens Sørensen bevaret. Et væsentligt bidrag til bogen er givet af museumsinspektør S.L. Manøe Hansen, Ølgod, og Bodil Busk Laursen, der har skrevet en udførlig beretning om Jens Sørensens levnedsløb, og det store fremmedartede bo, han førte med hjem fra Holland, og hvoraf familiemedlemmer i 1980 skænkede en del til Ølgod museum. Undertegnede skylder også stor tak, til mange af familiens medlemmer, for deres store interesse og hjælpsomhed, med fremskaffelse af læsestof og fotoer til bogen. Det har selv sagt også været en betingelse for bogens tilblivelse. Der er slægtslinier fra tre af Jens Sørensens syv børn, hvorfra de fleste medlemmers navne må være indført i bogen.

Hvad af Fædres Saga findes,
bør af efterslægten mindes.

Nr. Nebel, september 1986.

Gustav Jensen,

Kollevej 5.

Din egen dag er kort, men slægtens lang,
 læg øret ydmygt til dens rod forneden,
 årtusind toner op i gråd og sang,
 mens toppen suser imod evigheden. .

(Jeppe Åkjær)

Henfarne slægter forglem dem ej.
 I arv de gav dig en ædel gave!

Thi dybe minder og gammel agt,
 og milde kvinder hvor har de magt!

(Johs. V. Jensen)

Vi føler vort Slægtskab på Fædrenes Jord,
 med dem som forlængst nu er smuldret i Mulde.
 Vi følger i Dag deres søgende Spor,
 mod Lyset mod Værn imod Mørke og Kulde.

De søgte mod Lyset, det samme gør vi.
 De frygted for Mørket og Døden i Verden.
 Kun Lyset og Livet gør Mennesker fri.
 Kun Kærlighed signer vor Handlen og Færden.

(Ukendt forfatter)

Ja, denne flade Egn
 med Agermarkers Felter
 bag Nåletræers Hegn,
 med Høj og Hedeælter
 med Enges grønne Dragt,
 med Mindets varme Kerter
 den binder vore Hjerter
 med sær og sælsom Magt.

(H.K.Kristensen)



K I R S T I N E J O H A N N E S D A T T E R

Efterkommere efter Kirstine Johannesdatter

=====

Jens Sørensens 2. søn Johannes, 1788 - 1865, giftede sig med Anne Lauridsdatter i 1814. Johannes overtog Amstelborggård efter sin far. Deres datter Kirstine fødtes den 4 sept, 1817. Hendes barndomshjem var altså kaptajnens gård i Strellev. Gården har sikkert været præget af de mange ting bedstefaderen havde bragt hjem fra sine rejser. Nogle af de mærkelige og fremmedartede ting fik hun åbenbart som en del af den fædrene arv, så da hun en dag i april 1844 som nygift ankom til Skyhede i Outrup, må hun have medbragt en kasse med hollandsk og orientalsk porcelæn samt kaptajnens kompas. Disse ting stod i Skyhede i 136 år, indtil Søren Manøe hentede dem til Ølgod Museum den 23 oktober 1980. Hendes efterkommere kaldte den "Æ oldsager". Enkelte dele af Æ oldsager er dog stadig i slægtens eje, hvilket vil fremgå af det følgende. Den 30 marts 1844 giftede hun sig med Jens Christensen Malle. Han var født af en ugift fruentimmer Mette Maria Jensdatter, og udlagt barnefader var Christen Jensen Nygaard fra Lemb sogn. Moderen sagde at Jens var født den 29 oktober 1811. Hun giftede sig senere med Peder Christensen, Wennerbroe i Velling sogn. Af gamle breve fremgår det, at der har hersket det bedste forhold mellem søn og stedfar. Navnet Malle har været et tilnavn familie og venner har givet ham, sandsynligvis fordi han i sin ungdom tjente som karl hos gårdmænd i Malle. Navnet har vundet hævd, så han i Skyhede blev kaldt Jens Malle, og hans søn ovenikøbet er døbt Johannes Malle. Som 14-årig underskriver han sig Jens Christensen, Broehuset, Velling sogn, og pludselig senere Jens Christensen, Malle, så navnet har han tidligt anvendt. Et kort brev fra hans mor er stilet til Ungkarl Jens Christensen, Kjærgaard i Malle. Han har ifølge skudsmålsoffen forladt Malle i 1843, så han har åbenbart tilbragt en snes år dette sted. På offentlige dokumenter kaldes han Jens Christensen, og ligeledes på gravstenen på Outrup Kirkegård. Her vil vi kalde ham Jens Malle, for ikke at forveksle ham med barnebarnet i Skyhede. Der findes bevaret et lille håndskrevet hefte fra Jens Malles hånd, idet han i 1825, kun 14 år gammel, indbandt nogle småskrifter, så de fremtræder som en lille bog.

Der er dels tale om gamle gåder, dels salmevers og dels leve-regler af forskellig art. Der er også nogle sider om kærlighed og piger. Det meste, eller måske det hele, er åbenbart afskrifter. Man finder i den lille bog følgende vers:

Jens Christensen er mit Navn
 i Himmelen er mit Havn
 i Welling Kirkebye er jeg Fød
 Gud ved, hvor jeg skal Døe

Nu ved vi, at han døde i Skyhede 9. juni 1859.

Der er kun tre km fra Malle og til Strellev, hvor sognefogedens datter Kirstine boede. Gamle beretninger går ud på, at Jens Malle i sin ungdom jævnligt tog til Ribe og købte kram, som han rejste rundt og solgte. Derved skulle han have vundet en større bekendtskabskreds end vanligt for en ung landmand på den tid.

Jens Malle købte Skyhedegården, matrikel nr. 3 af Chr. Jensen. Det var en af de dengang fire Skyhedegårde, som ligger øverst på skråningen ned mod bækken, der er omgivet af enge. Tidt længere mod vest flød bækken ud i den nu tørlagte Rolf Sø. Landskabet var dengang åbent og træløst. Mod vest sluttes horisonten af Blåbjerg, bjerget som set fra Outrup altid er blå. De to unge flyttede til et Skyhede, som i dag ville blive kaldt et enestående vådt område.

At Kirstine og Jens ikke har kendt noget til Outrup på forhånd fremgår af et brev, han skrev til forældrene i Velling den 15 marts 1845: Nyheder at meddele Eder kan jeg ikke, da I kjender hverken Folk eller Egn. Brevet er iøvrigt skrevet i et flydende sprog, hvilket ikke kan undre, når han drev skribentvirksomhed allerede som 14-årig. Efter Jens Malles død i 1859 drev Kirstine gården videre i endnu 10 år, hvorefter hendes ældste søn Johannes Malle overtog den. Hun beholdt dog en del af jorden selv og lod opføre et hus godt 100 meter øst for gården, hvor der i den ene ende var en lille stald. Her flyttede hun nu ind med 8 oldsager og sin ugifte datter Mette Marie. Her boede hun til sin død den 18 maj 1900. Kirstine blev af de næste generationer kaldt oldemor, og Mette Marie kaldet moster. Huset fik så betegnelsen Mosters hus.



Kirstine Johannesdatters salmebog, signeret af hende i 1840. Hun kaldte sig både Johannesen og Johannesdatter. Dengang vidste man ikke nøjagtigt, hvad man hed.



Jens Malles bog samlet og skrevet da han i 1825 var 14 år.



Kirstine Johannesdatters og Jens Malles brændevinsflaske.

M I N D E
over

den i Herren salige hensovede
J E N S C H R I S T E N S E N
Født i Velling den 29, okt. 1811.
Døde i Outrup den 9. Juni 1859.

Den strænge Sygdom hver Mands Herre,
Bortrev vor Broder uforventet bort.
Vi savner Dig - Din Plads er ikke mere
blandt os i Vennekreds - O Glæden kort.
Nu staar med Suk og Sorg tilbage
Din tro og Din kjære Ægtemage.
Ved hendes Side staar de kjære Smaa,
hvad de har tabt, de ej ret kan forstaa.
Som Du var glad og venlig i Dit Hjem,
saa var Du frit og aaben i Dit Færd paa Jorden.
Dit kjære Minde glemmes ej af dem,
som stod Dig fast og nær i Samfundsorden.
Ja mange savner Dig - Du kjære Ven og Broder,
Du venlig delte med os Livets Goder.
Din lyse Aand gik hist til Lysets Eolig,
der skuer Du nu Herrens store Værk.
Der har Du det saa godt saa tyst og rolig,
der føler Du Dig ikke svag - men stærk.
O gid vi samles maa med dig.
I Fredens lyse Himmerig.

Kirstine Johannesdatter og Jens Malles børn:

- 1) Johannes Malle Jensen.
- 2) Ane Malle Jensen.
- 3) Mette Marie Jensen.
- 4) Kristian Peder Jensen.
- 5) Niels Laurids Jensen.



Hansine - Johannes Malle

=====

- I) Johannes Malle Jensen, født den 20 april 1845, død den 16 marts 1919, gift den 8. okt. 1869 med Hansine Kristiane Hansen, født den 26 sept. 1843 i Nr. Nebel, død den 18 marts 1890 i Outrup. Hun var datter af Mette Larsdatter og Hans Jørgen Nielsen, kaldet Stald, gift igen med Kirstine Marie Christensen, født i Bork 1853, død i Outrup 1911. - De havde børnene:
- A) Jensine Kirstine Malle. født den 19 november 1869, død 1947.
 - B) Mette Malle, født den 8. januar 1873.
 - C) Jørgen Malle, født den 10 feb. 1877, død d. 5 decb. 1952.
 - D) Madsine Margrethe Marie Malle, født den 24 feb. 1885, død 1947.
 - E) Margrethe, født d. 10 april 1879, død d. 5 juni 1966.

Johannes Malles fader Jens Christensen, kaldet Jens Malle, var flyttet til Skyhede fra Malle i Horne sogn, Hans moder Kirstine, var en datter af sognefogden i Strellev.

Jens Malle døde af brystsyge kun 48 år gammel, hvorfor hans ældste nykonfirmerede søn Johannes, sammen med moderen måtte overtage gårdens drift. Som ung kom han og hans søskende meget i Jørgen Stalds hjem i Allerslev, hvor der også på den tid var en flok jævnaldrende børn. I begge hjem var der interesse for sang og musik, og en åndelig længsel som fandt tilfredsstillelse i den forkyndelse, der lød fra indre missions udsendinge. I 1868 blev Johannes Malle gift med Jørgen Stalds datter Hansine, og overtog kort efter sin fødegård. De to hjem blev de naturlige samlingssteder for det unge indre missions samfund i sognet, og Johannes Malle blev samfundets leder. Ofte drog han med missionærer til møder i nabosognene og hjalp til, især med sin smukke og kraftige sangstemme. I 1875 kom han sammen med to missionærer til et møde i Børsmose skole, hvor han sang: " Kimer himmelklokker." Det gjorde så stærkt et indtryk på de tilstedeværende, at gamle i Børsmose mindes det den dag i dag. En dreng i konfirmationsalderen blev så grebet af sangen, at han ønskede, han en gang kunne stifte nærmere bekendtskab med denne mand. Året efter kom drengen i skrædderlære hos Terkel Kristensen, Skyhede. En dag hørte han den kendte stemme, og han så en mand harve tæt ved skrædderens hus. Snart blev de to venner. Skrædderen Kr. Madsen, blev senere gift med Jørgen Stalds yngste datter. Han var i længere tid leder af søndagsskolen, og formand for K.F.U.M. i Outrup.

I 1889 blev Johs. Malle antaget som indremissionær, allerede før den tid holdt han møder i nabosognene, eller gik fra hus til hus og solgte bøger. Han søgte gerne til sognenes yderkanter, eller hvor missionærer sjældent kom. Hans beskedne og venlige væsen gjorde ham velkommen overalt. Hjemmet og bedriften forsøgte han ikke. Hans snorlige pløjefurer var kendte, og flere steder kunne der træffes afkom af hans gode hopper. I ægteskabet var der fem børn. Efter hans første hustrus død giftede han sig med en enke fra Bork. Han døde i 1919 af en hjerneblødning med ordene: "Herre Jesus annam min ånd."

Religiøse vækkelser havde en god grobund i Vestjylland. I sine unge år var Johannes stærkt grebet af pietistisk kristendom. Derom vidner et 20-sider håndskrevet hæfte fra 29/II-1872. Uden på har han skrevet: Nogle ord om dåben, som jeg har nedskreven efter en bog under titelen "Pietisten," som jeg denne tid havde opbyggelse og trøst af. Han følte han skulle omvende sig, men inden han traf afgørelsen sagde han til Hansine: "Hvad vil du sige, hvis jeg går hen og bliver hellig"? Det vil måske nok være det bedste for os, svarede hun og tilføjede: Men jeg vil gerne blive ved med at danse. De sluttede sig så til " Indre Mission," og fandt mange nye venner der. Omvendelsen skulle gerne bære frugt. De åbnede deres hjem for andre, især for unge mænd, og i deres storstue blev den første K.F.U.M. på landet i Danmark stiftet. Hansine pyntede op i stuen med blomster, og der var en både alvorlig og munter stemning ved møderne.

1888 blev Hansine syg, fik lungebetændelse og døde fra mand og fem børn. Et af børnene har fortalt, at hendes mor på dødslejet sagde: Åh, kam I da ikke se englenerne, der kommer for at hente mig! For børnene var hjemmets sol nu borte.

Senere giftede Johannes sig med en enke. I dette ægteskab, der varede i 18 år, var der ingen børn. Hendes navn var Kirsten Marie. Omkring 1890 begyndte han, når han kunne få tid til det, at tage rundt og afholde møder, hvor man ønskede at høre hans vidnesbyrd. I 1902 fik han kolportørtilladelse. Hans kone Kirsten Marie døde 1911. Gården blev solgt, og en lejlighed blev tilbygget stuehuset, så han ikke behøvede at forlade barndomshjemmet. Hans ældste datter Kirstine, blev husbestyrerinde for ham til hans død. Som lønnet indremissionær kunne han nu helt hellige sig missionsarbejdet. Det var ikke noget let og behageligt job, tværtimod. Altid på farten fra sted til sted til fods, på cykel eller med tog, og så nat efter nat i en ny seng, ofte med kolde, klamme lagener og tunge dyner. Om formiddagen skulle der besøges syge eller gamle og tales med venner. Om eftermiddagen var det nødvendigt at forberede aftenens tale. Når denne var holdt og mødet afsluttet, måtte han videre til det næste mødested.

Hvor længe holder man til et sådant arbejde? Johannes Malle holdt til han blev 74 år. Han døde en forårmorgen i 1919.

J U B I L Æ T i O U T R U P

Igennem de tre vinduer til højre på gårdejer Johannes Malles stuehus, som vi ser på foranstående billede, lyste Guds klare sol for 25 år siden over en lille skare unge, som havde fået sind til at samles om Guds ord. De stiftede så den forening, som nu fejrer 25-års jubilæum, og om hvis historie dens nuværende formand har sendt os følgende oplysninger.

Det var i 1870, at den første vækkelse skete her i Outrup; også flere af de unge kom med. Da en del år var gået, kom der en trang op i flere af dem, særlig håndværkerne, til at samles med hinanden og samtale om de ting, som hører Guds rige til. Vi kom i forbindelse med en ung bondekarl fra Folding, Mads Kokkenborg, som nu er præst på New Zealand. Fra ham fik vi love, som han havde fået i Hamborg. Med ham og flere unge fra Folding skrev vi sammen med i hver måned. Senere besøgte vi hinanden hvert år. I 10-12 år samledes vi i J. Malles storstue 1 og 3 søndag i hver måned. Siden missionshuset er bygget, er møderne holdt der. God og frisk sang har ofte bragt et frisk pust over dem. Vor forening har ikke hørt til de store, men mange unge har i disse 25 år gået ud og ind hos os. - Gud velsigne foreningen i Outrup i dagene, der kommer, som han har velsignet den i dagene, der svandt.

Johannes Malle mistede som 14-årig sin far, og hans mor måtte selv klare gårdens drift ved hjælp af lejet arbejdskraft og sine 5 børn, især Johannes, der som den ældste skulle overtage gården, når han blev gammel nok dertil. Gården lå i Skyhede ved Outrup, i en smuk vestjysk natur. Stod man udenfor gården, kunne øret opfange lyden af Vesterhavets monotone brusen, og øjet kunne se over enge, moser og agerjord, det som navnet Skyhede antyder. I svundne tider havde der været vidtstrakte lyngheder, tilholdssted for tatere og "de Outrup rakkere."

Johannes fik tidligt lært at pløje en lige fure. Måger og terner fulgte plovfuren med vagtsomme øjne, og det samme gjorde Stine Malle. Hun forlangte orden, akkuratesse og flid, og han var en lære villig søn. Hun havde ord for at være "lidt skrap," men kunne hun være andet, når hun skulle holde sammen på alt vedrørende gården, og samtidig opdrage fem børn. Der fortælles, at hun ikke omgikkes hvem som helst, men foretrak "æ præst" og "æ degn". Nabogården ejedes af den dygtige skræddermester og gårdmand Terkel Christensen og hendes datter Ane. Når Stine kom på besøg, slap de ikke for kritiske bemærkninger som: "Hvi står den spand der" og "hvi ligger den strømpe der". Om svigermoderen skal Terkel Christensen engang have sagt: "Det er da et menneske, jeg aldrig har kunnet gøre tilpas", Årene gik, Johannes overtog gården og giftede sig med en køn og livlig pige, Hansine Kristine Hansen, datter af smed Jørgen Stald, Allerslev. Kirstine Malle kom på aftægt, hun flyttede til et hus i nærheden. På gården kom fem børn til verden. Kirstine, Mette, Jørgen, Marie og Margrethe. Alle børn kom til at holde meget af deres hjem. Deres mor elskede de, og deres far beundrede de. Mange lyse minder fik de med ud i livet fra barndomsårene. Raske slædture på isen, der dækkede de over svømmede enge, hørte til vinter fornøjelserne. Johannes, der var en god skøjterløber, trak slæden med ungerne. Til sommerens oplevelser hørte køreturene til Fiilsø for at hente hø. Og der var gyngen i laden, blandt mange andre lege var der én, der hed "slå tallerken af bræt", Leg og arbejde gik hånd i hånd, det var en selvfølge, at børnene hjalp til med arbejdet ude og inde.



Johannes Malles 5 børn er på billedet, stående fra venstre:
Niels Christian Johansen - Margrethe Høyer - Marie Dahl -
Kirsten Malle - Siddende: Mette Johansen - (f. Jensen)
Sigfred Malle - Jensine Malle - Jørgen Malle.

A) Jensine Kirstine Malle, født d. 19 novbr. 1869, død 1947.
Husbestyrerinde for faderen 1911 - 1919. Hun var uddannet
syerske. Derefter systue i Holsted st. Efter at være blevet
blind flyttet til De gamles Hjem i Holsted by, der døde hun.

B) Mette Johansen, født d. 8 jan. 1873, gift med
Niels Christian Johansen d. 4 sept. 1903. Som andre piger
skulle hun lære husgerning. I de første år efter sin konfir-
mation var hun hjemme for at hjælpe, og en tid i Esbjerg. Her
fik hun i løn 5 kr. om måneden + kost og logi. Da hun var 17-
18 år gammel fik hun et højskoleophold på Nr. Nissum højskole.
Hun rejste derpå til København og tog plads i huset.
Hun prøvede et par pladser og fandt så frem til en plads, der
stillede store krav, men som hun syntes godt om at være i.

Det var hos inspektøren for de Classenske boliger på Frederiksberg, kaptajn Råbye og hans søster, begge ugifte.

Niels Christian Johansen, født den 22/I-1875 i Føvling sogn, søn af husmand Anders Johansen og hustru Bothilde Caroline Johansen. Hans forældre var fra Randerup i Sønderjylland, og faderen deltog i krigen 1864. Efter at tyskerne havde indlemmet Sønderjylland i det tyske rige, blev Anders Johansen af de nye magthavere stillet over for valget, mellem at forlade Sønderjylland i løbet af 24. timer, eller sværge troskabsed til den tyske kejser. Det sidste ville han ikke, og han og hans familie måtte så forlade deres hjem for at slippe over kongeågrænsen, inden tidsfristen udløb. Da de stod på den danske side af grænsen var de i sikkerhed, men ribbet for alt. I Stenderup købte de en lerhytte for 2.kr. og 67. øre. En gammel kone havde bygget den af grene og ler. Klappentæt, som man kaldte hende, var nu død. Sådan fik de tag over hovedet. Anders måtte ud på gårdene og søge plads som daglejer. Arbejdet var slidsomt og daglønnen lav, kun 66. øre. Disse penge skulle dække udgifterne til føde og klæder til hele familien der voksede støt. Efterhånden var der 7-8 børn der skulle møttes. Det var en ufattelig armod der rådede i hjemmet, og dog klarede de sig igennem. Når børnene var 7.år gamle, kom de ud at tjene på bøndergårdene i sommerhalvåret, og når de var 14. år kom de helt bort fra hjemmet. De fik plads ved landbruget eller kom i håndværkerlære. Niels Christians mor holdt af at læse, og læselysten gik i arv til sønnen. Salmebogen havde man i de fleste hjem, og mange af salmerne kunne man udenad. Hertil kom så læsningen af folkelige romaner og noveller. Bøgerne gav åndelig ballast, der var god - - -

at have med ud i livet for Niels Christian. Han har fortalt, at han engang, da han var 14 år, spadserede den lange vej til Ribe domkirke for at høre Vilhelm Beck prædike. Hvilken livsstilling skulle man vælge, hvis man var spinkel bygget? Skrædder eller skomager? Han kunne få læreplads hos en god skrædder i Holsted, og den tog han. Fire år efter var han svend og sad nu med korslagte ben på et af Therkel Christensens skrædderborde i Outrup. På værkstedet var der en hel flok af unge muntre skræddersvende. Der blev arbejdet med liv og lyst, alle var interesseret i at dygtiggøre sig, så de kunne få egen forretning engang. Hvis munterheden gik over grænsen, behøvede Therkel kun at løfte øjenbrynene og se ud over brillerne, så var den sag i orden. Niels Christian befandt sig godt her. Her var både alvor og glæde. Therkel og hans kone Ane havde syv døtre og een søn, alle livlige og musikalske, og på nabogården, der ejedes af Anes bror Johannes Malle, var der fem børn. Her blev der holdt ungdomsmøder med mange deltagere.

Niels Christian blev forelsket i datteren Mette, friede til hende og fik nej. Hun havde en anden i tankerne. Deres veje skilles og mange år gik hen. De havde nu begge deres arbejde på Frederiksberg. Her lå et stort missionshus som hed Siloam, og her samledes mange unge. En skønne dag løb Mette og Niels Christian på hinanden her, og så begyndte spillet igen, men denne gang med et bedre udfald for Niels Christian. Forlovelse, bryllup i Outrup 4. sept. 1903, og køb af forretning i Holsted. Slid og afsavn. Større hus og forretning 1910. Der kom tre børn i ægteskabet. 1) Carla 1904 - 2) Johannes 1907 - 3) Sigrid 1910. 3) Sigrid døde 1914. Da begge børnene fik deres arbejde i Kbh, solgte Mette og Niel Christian huset i Holsted og flyttede til hovedstaden i 1930. Niels Christian døde d. II '2-1951, og blev

begravet på Solbjerg kirkegård.

I) Carla Johansen, født d. 7/8-1904, gift 1929 m. skoledirektør Axel Lars Gregersen, født d. 3/10-1903, død den 20/1-1979 i Odense, søn af fabrikant Herman Gregersen og hustru Mette Gregersen, Kerteminde. Carla tog præliminæreksamen i Holsted, fik ansættelse på dommerkontoret i Holsted og Holsted bank. Var et år på den suhrske husmoderskole, og et år i huset.

Axel Lars Gregersen tog lærereksamen fra Jelling seminarium 1924. Lærer og bestyrer på Gregersens skole. Lærer på Niels Ebbesensvejens skole, inspektør på Lollandsvejens skole, skoledirektør i Odense, - De har børnene:

A) Annelise Gregersen, født d. 21/2-1930 i København, død 1/5-1982 i København, gift med

Henning Hagerup, født d. 23/3-1930. Nysproglig student, cand mag, lektor ved Rødovre gymnasium.

Annelise Hagerup. Nysproglig student, cand mag, lektor ved Ballerup gymnasium. - De har børnene:

I) Marie Hagerup, født d. 24/12-1959 i København.

2) Leif Hagerup, født d. 18/4-1963 i København.

3) Hans Hagerup, født d. 18/8-1965 i København.

B) Gunvor Howard, født d. 20/7-1935 i København, gift med William Georg Hardar, født d. 28/3-1930, død d. 22/9-1964. Engelsk gymnasielærer, Bristol, England.

Gunvor Howard Hardar tog realeksamen et år i Stockholm dernæst en halv snes år i England, hvor hun startede restaurationen "Det danske Hus." Fra 1985 sekretær på Datalogisk institut i København. - De har datteren:

I) Susan Maria Hardar, født d. 5/8-1956 i Bristol, bor i Danmark. Datter af William Georg Hardar og Gunvor Howard Hardar.

2) Johannes Malle Johansen, født d. 5/8-1907 i Holsted, g.m.
Sigrid Johansen, født Hansen, den 7/3-1921 i Bredetved, Holbæk.
datter af enelærer Hans Jørgen Hansen og hustru Birtha Hansen.
Lærereksamen fra Haslev seminarium 1944. Ansat ved Holbæk skolevæsen 1944-46 og ved Københavns kommunale skolevæsen 1946-1956. Hjemmegående 1956-1964. Ansat ved N. Zahles seminarie-skole 1964 til 1986.

2) Johannes Malle Johansen tog lærereksamen fra Tønder Statsseminarium 1928. Fast vikar ved Københavns kommunale skolevæsen 1/8-1929. Fast ansættelse I/II-1930 ved Sundbyvester skole. Pensionist 1974. De har Børnene:

A) Mette Malle Johansen, født d. 29/7-1955 i København, gift med Jan Engsø (ægteskabet opløst)

Mette Malle Johansen er Nysproglig student, 2-sproget korrespondent.

B) Birte Malle Johansen, født d. 8/9-1956 i København.
Bankassistent.

C) Hanne Malle Johansen, født d. 30/7-1958 i København.
Assistent ved Københavns skattevæsen. Hun har sønnen:

I) Lars Henrik Malle Johansen, født d. 29/6-1976.



Jensine Maren Marie - Jørgen Malle

=====

C) Jørgen Malle, født den 10. febr. 1877, død den 5 decbr. 1952, gift med

Jensine Maren Marie Jørgensen, født den 12 febr. 1884, død den 13 maj 1960. Jørgen Malle var snedker i Holsted.

De havde børnene:

1) Sigfred Malle, født den 16. okt. 1902, snedker.

Bosat: Refsnesgade 45'3, 2200 København N.

2) Magnus Malle, født den 13. marts 1906, snedker.

Bosat: Artillerivej 76, 2300 København S.

3) Harry Malle, født den 19. juni 1908, snedker.

Bosat: Vibevej 28'st, 2400 København NV.

4) Erna Margrethe Malle, født den 30. august 1911.

Bosat: Østre Allé 2, 6681 Holsted station.



Madsine Margrethe Marie Malle - Kristian Poulsen Dahl

=====

Kirstine - Anna - Oluf - Erik - Signe - Johanne



41.

D) Madsine Margrethe Marie Malle, født d. 24. febr. 1885 i Skyhede, død d. 24. juli 1943, gift d. 12. maj 1908 i Ringkøbing kirke med

Kristian Poulsen Dahl, født d. 23. marts 1885 i Hvidbjerg ved Skive, død d. 13. marts 1967.

De havde børnene:

I) Kirstine Marie Poulsen Dahl, født d. 21. febr. 1909, gift d. 1. okt. 1933 i Ringkøbing kirke med skræddermester Alfred Georg Jensen, født d. 17. april 1901 i Stadil, død d. 6. aug. 1983 i Bramming.

De har børnene:

A) Egon Kamp Jensen, født d. 2. novbr. 1934, gift d. 6. jan. 1962 i Herning med Ruth Lauridsen, født d. 15. maj 1937, datter af Kristian Lauridsen, Herning. - Egon er maskinarbejder.

De har børnene:

I) Erik Kamp Jensen, født d. 1. febr. 1964, han er uddannet ved smdehåndværket.

2) Kirsten Kamp Jensen, født d. 3. febr. 1968.

Bosat: Bjørne Allé 16, Sædding, Esbjerg.

B) Henning Kamp Jensen, født d. 20. decbr. 1938, gift d. 3. novbr. 1962 i Bramming kirke med Anne-Lise Sørensen, født d. 18. juni 1941, datter af Ansgar Sørensen og hustru Frida Emilie Thomsen, Bramming.

De har Børnene:

I) Dorit Kamp Jensen, født d. 11. marts 1963 i Tjæreborg.

2) Jan Kamp Jensen, født d. 5. juni 1964 i Tjæreborg.

3) Marianne Kamp Jensen, født d. 19. marts 1966 i Sædding.

Bopæl: Strynøvej 20, Sædding, Esbjerg.

C) Preben Kamp Jensen, født d. 25. maj 1942, gift d. 15. juli 1967 i Bramming kirke med
Else Laursen, født d. 26. marts 1943, datter af Erik Laursen og hustru Johanne Laursen, Gørding.

Preben Kamp Jensen er skibsmontør i Esbjerg, Else Jensen er rengøringsassistent. - De har børnene:

- 1) Bjarne Kamp Jensen, født d. 10. juli 1970 i Bramming.
 - 2) Vibeke Kamp Jensen, født d. 5. maj 1972 i Bramming.
 - 3) Jeanette Kamp Jensen, født d. 19. juli 1975 i Bramming.
- Bosat: Nygårdsparken 12, Bramming.

D) Frede Kamp Jensen, født d. 6. sept. 1945, gift d. 3. maj 1969 i Esbjerg med
Metha Jensen, født d. 15. maj 1950, datter af Augusta og Magnus Jensen, Esbjerg.

Frede Kamp Jensen er typograf, Metha Jensen er kontoruddannet og arbejder i Esbjerg.

De har Børnene:

- 1) Daniel Kamp Jensen, født d. 20. aug. 1971 i Bramming.
 - 2) Susanne Kamp Jensen, født d. 27. juni 1974 i Bramming.
 - 3) Kasper Kamp Jensen, født d. 30. maj 1980 i Bramming.
- Bosat: Engparken 66, Bramming.



Alfred - Kirstine - Anna - Viggo

=====

2) Anna Poulsen Dahl, født den 18 sept. 1910, gift den 1 okt. 1933 i Ringkøbing kirke med brøndborer Viggo Larsen, født den 9. okt. 1902.

De har børnene:

A) Børge Larsen, født den 30. decb. 1934. Børge Larsen er gift og bor i Canada.

B) Aage Larsen, født den 24. juni 1940, gift med Karen Johansen, født den 22. april 1946 i Løsning. Aage Larsen er tømmerhandler Ågårdsvej 127, Vildbjerg.

De har børnene:

1) Helle Larsen, født den 27. juni 1976 i Vildbjerg.

2) Søren Larsen, født den 8. april 1979 i Vildbjerg.



Oluf Poulsen - Rigmor Merete

=====

3) Oluf Poulsen Dahl, født den 17. okt. 1912, død den 16. feb. 1982, gift den 18. novbr. 1939 med

Rigmor Merete Andersen, født den 8. maj 1912, datter af gdr. Anders P. Andersen og hustru Elisabeth Pedersen Hus, Lunde. Oluf Poulsen Dahl var kølemontør, han havde det meste af Jylland som distrikt. Bosat: Fårtoftvej 19, 7700 Thisted.

De havde børnene:

A) Licci Poulsen Dahl, født den 5. april 1941, gift med Gige Olando Madsen, født den 7. august 1938.

De har børnene:

1) Mette Madsen, født den 21. sept. 1970.

2) Steen Madsen, født den 13. febr. 1975.

B) Christian Poulsen Dahl, født den 27. aug. 1943, gift med Anne Bech Brunn, født den 19. maj 1941.

De har datteren:

Ulla Bech Brunn, født den 2. maj 1979.



Sigrid - Erik

=====

4) Erik Poulsen Dahl, født den 18. aug. 1914, død den 7. juni 1975, gift den 5. novb. 1939 med

Sigrid Sneftrup, Sunds, hun døde 1958. Erik Poulsen Dahl havde smedeforretning i Herning - De havde børnene:

A) Ingrid Poulsen Dahl, født den 14. aug. 1942, gift den 14. aug. 1965 med automekaniker

Erik Islin Jørgensen, født den 14. sept. 1941, søn af købmand Ejner Jørgensen. - De har børnene:

1) Annette Jørgensen, født den 13. jan. 1967.

2) Marianne Jørgensen, født den 27. aug. 1969.

3) Carsten Jørgensen, født den 19. sept. 1972.

B) Mogens Dahl, født den 4. juli 1946, gift den 6. juli 1968 med Else Lægsgård, født den 3. juli 1947, datter af Edith og Harry Lægsgård. Else Lægsgård er kontorassistent.

De har børnene:

1) Ina Dahl, født den 24. juli 1972 i Ikast.

2) Pia Dahl, født den 18. april 1979 i Ikast.

Bosat: Fredensgade 7, Ikast.

Erik Poulsen Dahl giftede sig igen i 1960 med

Signe Fichmeyer, født den 1. jan. 1941 i Hestlund.



Signe og Svend Filtenborg

=====

5) Signe Poulsen Dahl, født den 2. novbr. 1916, gift den 16. aug. 1946 i Ringkøbing kirke med Svend Filtenborg, født den 6. okt. 1918 på Venø. I 16 år var Svend Filtenborg lagerarbejder og chauffør på A/S Ringkøbing Korn. Signe Filtenborg har været hjemmegående husmor gennem alle årene.

De har sønnen:

Jørgen Filtenborg, født den 13. novbr. 1951 i Ringkøbing. Han er udlært i murerfaget, - han er ugift.
Bosat: Kaj Munksvej 9a, Ringkøbing.



Johanne Poulsen - Jens Mathiasen

=====

6) Johanne Poulsen Dahl, født den 25. febr. 1920 i Ringkøbing, gift i Ringkøbing kirke den 6. novb. 1943 med Jens Juulsgaard Mathiasen, født den 4. januar 1918, søn af Mathias Juulsgård Mathiasen og hustru Karen Marie Dorthea Henriksen. Jens Mathiasen er født i Lemvig, han gik i vinterskole og kom ud at tjene som II-årig. Han havde forskelligt arbejde og blev under krigen civil betjent. Efter krigen blev han ansat på Lemvig isværk som maskinpasser, dette job havde han i 12 år. Derefter blev han ansat på mejetærskfabrikken Vestjyden som nu er nedlagt. De sidste otte år af hans aktive periode, var han ansat ved Lemvig kommunes gartnerafdeling. I sin fritid havde Jens Mathiasen mange hobbys. Det var tegning, malerier, træskærearbejde og ikke mindst haven.

Jens Juulsgård Mathiasen døde på Lemvig sygehus den 10. aug. 1984.

Johanne Poulsen Mathiasen, hun fik sin skoleuddannelse ved Ringkøbing Borger-og realskole i 1937. Efter endt skolegang flyttede hun til Lemvig. Her fik hun i 1939 handelsmedhjælper eksamen ved Lemvig handelsskole. Hun fik arbejde som kontorassistent på mejetærskfabrikken Vestjyden. Johanne Mathiasen var et udpræget hjemmets menneske, hun stræbte efter at passe hjemmet og familien. Johanne Poulsen Mathiasen døde på Lemvig sygehus den 30 sept. 1978. I deres ægteskab er der seks sønner.



Poul - Ole - Arne - Niels - Jes - Søren

A) Poul Juulsgaard Mathiasen, født den 25. april 1945 i Lemvig. Poul Mathiasen er uddannet som blikkenslager i Lemvig. Han bor i København og er ugift.

B) Ole Juulsgaard Mathiasen, født den 12. april 1948 i Lemvig. Ole Mathiasen er uddannet damefrisør i Lemvig. Han bor i København og er ugift.

F) Søren Juulsgaard Mathiasen, født den 20. december 1961 i Lemvig. Søren Mathiasen er uddannet som blikkenslager i Lemvig, han er ugift.



Poul

Ole

Søren



Hanne Lisbet - Arne Mathiasen

=====

C) Arne Juulsgaard Mathiasen, født den 19. novb. 1949, gift den 28 april 1972 med

Hanne Lisbet Døj, Gudum, de har sønnen:

I) Jan Mathiasen, født den 6. marts 1972 i Lemvig.

Arne Mathiasen er uddannet som tømrer i Fabjerg.

Arne og Hanne Mathinsen blev skilt den 27. novb. 1974.

Arne giftede sig igen den 6. maj 1978 med

Lone Regitse Petterson, Odense. De har børnene:

I) Ronni Mathiasen, født den 19. feb. 1978 i Lemvig.

2) Bonni Mathiasen, født den 23. marts 1981 i Munkebo.

Lone og Arne Mathiasen blev skilt den 25. jan. 1984.



Ronni - Bonni



Niels - Ina - Thomas - Bolethe

=====

D) Niels Juulsgaard Mathiasen, født d. 15. sept. 1953 i Lemvig, gift i Grønland med Bolethe Jeamiasen. Bosat: Jakobshavn på Grønland i 1985. Niels Mathiasen er uddannet Tarmreenser i Roskilde.

De har børnene:

- 1) Ina Mathiasen, født den 8. april 1976 i Lemvig.
- 2) Thomas Mathiasen, født den 17. april 1978 i Lemvig.



Elly Kirstine - Jes Mathiasen - Vivi

=====

E) Jes Juulsgaard Mathiasen, født d. 9. aug. 1955 i Lemvig, gift den 5. juni 1976 i Tørring kirke ved Lemvig med Elly Kirstine Larsen, Tørring, født den 31. okt. 1955, datter af Anna Kathrine og Åge Larsen, Tørring. De har datteren:

- 1) Vivi Mathiasen, født den 3. juli 1978 i Lemvig.

Jes Mathiasen er uddannet handels- og kontorassistent inden for trælast. Bosat: Nørreled 16, 7620 Lemvig



Arrita og Orla med børnebørn

=====

E) Margrethe Malle, født d. 10. april 1879, død d. 5 juni 1966, gift den 14 juni 1913 med Eduard William Høyer, født d. 10. novbr. 1877, død d. 6. okt. 1946. Margrethe lærte at sy hos sin storesøster Kirstine i Holsted. Hun flyttede senere til København, hvor hun bl.a. var i huset hos Dr. Prip. Eduard var stenhugger og arbejdede på Holberg Hansens stenhuggeri ved Garnisons Kirke i København.

De havde datteren:

1) Arrita Zephora Høyer, født d. 10. sept. 1914, gift d. 1. juni 1940 med Orla Christian Kiilsgård, født d. 30. aug. 1911, han var oprindeligt uddannet isenkrammer, men skiftede til rejsende repræsentant inden for Jern og Stål.

Arrita husker, at hun som lille pige var i Outrup, og at hun sammen med sin mor var inde et sted, hvor gamle Johannes Malle lå i sin kiste, og hun lagde en buket blomster i hans hænder.

Arrita var kontoruddannet og fik ansættelse ved sygekassen Fremtiden. Hendes tilknytning til sygekassen blev afbrudt i nogle år, da hendes datter kom til verden. Men så vendte hun tilbage, og nåede at fejre 25-års jubilæum. - De har datteren.

A) Dorrit Kiilsgård, født den 11. april 1945, gift med Henrik Stahl, født den 6. december 1944, han er civilingeniør.

Dorrit Kiilsgård er speciallæge i hudsygdomme. De har børnene:

1) Christian Martin Stahl, født den 24. maj 1971.

2) Jacob Morten Stahl, født den 4. juni 1973.

3) Andreas Christoffer Stahl, født den 22. september 1979.



Arrita og Orla Kiilsgård
Dr.Tværgade 38 VI,1302 Kbh.K.



Dorrit Kiilsgård - Henrik Stahl



Ane Christensen - Therkel J. Christensen

=====

2) Ane Christensen, født den 20. maj 1847, død den 22. jan 1921.

Hun giftede sig med skræddermester

Therkel J. Christensen, født den 3 maj 1847 i Aal sogn, død den 12. decbr. 1924 i Outrup.

Som ung havde Ane lært at sy, og som syerske havde hun lært Therkel Christensen at kende. Ved deres bryllup byggede Therkel en lille ejendom på 6 tdr. land, ejendommen lå ca. 200 m fra Anes barndomshjem, og jorden var kommen ud fra Jens Malles gård. Therkels nye stuehus eksisterer endnu. Murerarbejdet på stuehuset kostede 40. kr. Maleren Carl Nielsen fra Vrøgum malede huset, og sønnen Christen Nielsen var medhjælper. De malede imiterede fliser på soveværelsesvæggene. Christen tegnede og malede også billeder. Han gik senere helt over til at male billeder og tog navnet Lyngbo.

Therkel ernærede sig som landmand og skrædder. Skræddervirksomheden voksede med tiden, der blev for lidt plads i stuehuset, så det måtte udvides. Folk kom milevidt fra for at få tøj syet. Der var tre svende, tre lærlinge og en syerske. Det satte Therkel i stand til også at udvide sit areal ved opkøb af omkringliggende ejendomme, så gården efterhånden blev på 60 tdr. land. Ane og Therkel fik otte børn, heraf syv piger. Med de mange børn, de mange skræddere og karlene på gården, har stedet været festligt overbefolket. Man fortalte, at de ved spisebordet sad i en bestemt skrå stilling i forhold til bordkanten, så kunne de lige være der.

Med Therkels og Anes nære forhold til Indre Mission, som jo altid har været fuld af sang, med otte musicerende og syngende børn, med den meget syngende morbror Johannes på nabogården har man kunnet "høre" stedet på lang afstand.

En mand i Rottarp havde en hund, som han kunne få til at "synges" på kommando. Når han sagde: "Sjæng hywere" så steg dens tuden en grad. Når han sagde: "Sjæng lisse høt som Therkels piger," så steg dens tuden til sit højeste.

Det gjorde heller ikke stedet kedeligere, at det om sommeren blev invaderet af "Æ Esbjergdrengene," morbror Chr. Peder Jensens børn. De kom med alle bydrengenes frejdigheder, og strøede om sig med vittigheder. En af dem - Knud - døde under en meningitis-epidemi. For at de overlevende børn ikke skulle blive smittet, sendte faderen dem til Skyhede. Man kan forestille sig katastrofen, hvis de havde bragt smitten med sig til de otte sammenstuede Skyhede børn, men der skete ingenting.

Fra hjemmet i Skyhede udgik otte børn, hvoraf de seks igen fik børn. I alle generationerne siden Jens Sørensens dage går de gamle navne igen som pulsslægter: Jens, Kirsten, Mette, Maria, Johannes. Ofte opkaldes børn efter forfædrene på den særlig vestjyske måde, nemlig ved en slags stavrim: Kirsten, Kirstine, Christiane. - - Therkel, Thorkild, Therkild, Thorsten - - Gunethe, Gunnar, Gunvor, et system, som virker meget overraskende f. eks. på sjællændere. Anes og Therkels børn og børnebørn blev, med få undtagelser, landmænd eller lærere, eller også blev de gift med landmænd eller lærere. Et par håndværkere og et par præster er undtagelser. Der er gennem tre-fire generationer blevet sunget og spillet en del, sandsynligvis noget over middel, når udgangspunktet er vestjyske bondeslægter.

Af Anes og Therkels børn, svigerbørn og børnebørn har næsten hver tredje aktivt dyrket musik, enten som sang eller som instrumentalmusik. Flere af Therkels piger fungerede som organister, både i Outrup og andre steder.

Med tiden giftede Therkels piger sig, og de vidt forskellige svigersønner bragte nye indtryk til gården i Skyhede. Musikken blev jo ikke mere dæmpet af, at der både var en orgelbygger og en kordegn imellem. Desuden giftede sønnen Jens sig med organisten fra Nr. Nebel.

Terkel Kristensen, blev også kaldt Terkel skrædder, han var født i Aal sogn d. 3. maj 1847. Han lærte sit håndværk hos Jens Skrædder i Dyreby, Henne sogn. Det var dengang skrædderne gik fra hjem til hjem med pressejern og rekvisitter. En gang gik Terkel skrædderdreng fra Dyreby til Hennebjerg med pressejernet i en sæk på ryggen. Ved Rolfsø ville han springe over en bred grøft, han nåede også over, men det tunge jern gav under hoppet et dask, og trak den spinkle skrædder baglæns ned i grøften. Ude i hjemmene sad han på bordet og syede, og han sang med sin friske stemme til stor fornøjelse for husets folk. En tid boede han til leje i Tændpibe kro, det blev ingen god tid for ham, krolivet øvede alt for stor tiltrækning på den lystige svend. Han blev senere kendt med Ane af Jens Malles, hun gik også ud at sy, og han blev grebet af dette hjemmsånd. Da Terkel og Ane stiftede hjem, blev dette et samlingssted for missionsfolkene.

Der kom snart god vækst og fremgang. Børneflokken voksede til syv piger og en dreng. Skrædderforretningen voksede til tre svende, tre lærlinge og en syerske. Ejendommen voksede fra seks til tres tdl. Terkels renommé som skrædder voksede, såvel som hans anseelse i sognet. Og venneflokkene voksede om det hjem, der var fuldt af ungdom, liv og sang. I dette hjem var der mange unge der fandt åndelig vejledning. Senere flyttede Terkel til et nyt hus i Outtrup by, hvor forretningen førtes videre. I 1917 fik Terkel en hjerneblødning, og han afstod forretningen til to af sine svende. Ud over bedriften virkede han særlig som formand for mejeriet, som kirkeværge og som kasserer i missionshuset. Han døde i 1924.

Omkring I. verdenskrig overgav Therkel gården til sønnen Jens. Han flyttede op til Outrup by i et nybygget hus bag stationen. Efter at skrædderforretningen var flyttet til Outrup, var den efterhånden bleven en meget stor virksomhed, formodentlig en af Vestjyllands største skræddervirksomheder. Therkel var i tyve år formand for mejeriet, så hans håndværk har ikke afholdt ham fra at beskæftige sig med landbruget. Han fik hjerneblødning i 1917 og afstod skrædderværkstedet til et par svende. En af hans sidste lærlinge Elias Hansen, drev værkstedet i endnu en menneskealder, og han kunne fastholde den høje kvalitet, som hans læreres havde oplært ham i.

A) Gunethe Christensen, født den 19. maj 1873, død den 31. aug. 1926 i Brandbjerglund ved Horsens, gift med Jens Chr. Juul, født den 3. juni 1874 i Øse, død den 19. decbr. 1936 i Outrup. De boede i Bækhus, Outrup, Horsens, Varde og Brandbjerglund.

Jens Juuls og Gunethes hjem var et eftertragtet sted, og mange karle ville gerne tjene hos dem. Jens Juul var stærk optaget af sin samtids problemer, han var med i debatter og diskussioner. Han var også medlem af sognerådet og var sognerådsformand fra 1919 til -22. I 1922 købte Jens Juul gården Brandbjerglund ved Horsens, og Outrup måtte have en ny sognerådsformand. Skønt Brandbjerglund lå langt fra Outrup, blev gården ofte besøgt af den vestjyske familie. Gamle familie-billeder tyder på, at her kom man gerne.

Gunethe døde på Brandbjerglund kun 53. år gammel. Hendes søster Kirstine var død et par år tidligere kun 48 år gammel. Få år efter Gunethes død købte Jens Juul Varde Nørregård, gården lå hvor Amtssygehuset nu er placeret. Med sig havde Jens Juul nu de to børn, Jenny og Thorkild. Det var altid spændende at besøge de tre i gården med de højloftede stuer, og med den mærkelige beliggenhed midt i en rigtig by.

Jens Juul giftede sig endnu engang, nemlig med Karen Munch Therkelsen. Året efter blev han ramt af en hjerneblødning, han blev så invalideret, at han de sidste fire år han levede måtte sidde i rullestol. Han døde den 19. decbr. 1936.



Jenny - Gunver - Peder

=====

I) Jenny Juul, født den 4. aug. 1902, død den 13. juni 1983, g.m. Hans Duborg Henriksen, Gammelgård, Outrup, født den 14 feb. 1905, død den 16. juli 1941, søn af Mette og Peder Henriksen, Outrup. Jenny oplevede at se repræsentanter for fem af slægtens generationer. Jenny var af natur en slags koncentrat af alle sine livlige mostre. Hendes særegne væsen gjorde hende til et naturligt familiemidtpunkt. Man havde ikke rigtigt besøgt Outrup, hvis man ikke også havde besøgt Jenny. Jenny var organist i Outrup kirke i 12 år indtil 1946. Hun underviste i klaver og orgelspil. Hun afholdt elevkoncerter for fulde huse.

Ved deres bryllup, den 2. aug. 1934, fik de deres første hjem i Mosters hus, som da stod tomt. Da Hans Duborgs far kort tid efter døde, overtog Jenny og Hans gården i Gammelgård, hvor deres to børn Peder og Gunver kom til verden.

En sommerdag, den 16. juli 1941, havde Jenny været borte fra hjemmet en kort stund. Da hun kom hjem fandt hun sin mand liggende død i stuen, ramt af et hjerteslag, kun 36 år gammel. Hjemmet i Gammelgård var et festligt mødested for slægt og venner, ligeledes blev hjemmet i Outrup hos Jenny og Kølbæk også et sted hvor man skulle ind for at mærke, at nu havde man været i Outrup igen.

A) Peder Juul Henriksen, født den 27. sept. 1937, gift den 2. septbr. 1969 med

Ingrid Pedersen, født den 10. marts 1947, datter af Kamma og Niels Pedersen, Lundtofte. Peder Juul Henriksen er opvokset ved landbruget, men er nu falckredder i Brørup.



Jenny og Kølbæk Christensen

Jenny Juul Henriksen giftede sig den 26 oktober 1946 med Kølbæk Christensen, født den 15. maj 1917, søn af Johanne og Kristian Christensen, Gullestrup, Herning. Kølbæk Christensen er opvokset ved landbruget, han har været elev på Hammerum landbrugsskole. I 1966 solgte de gården og bosatte sig i ejendommen Storegade 31, Outrup. Kølbæk Christensen er handelsmand.

Ingrid og Peder Juul Henriksen





Juul, født den 4. aug.

Gunver Juul - Peder Jensen

=====

B) Gunver Juul Henriksen, født den 6 maj 1940, død den 24. aug. 1970, gift den 7 novbr. 1964 med tømrermester Peder Jensen, født den 7. juni 1936, søn af købmand Jørgen Jensen og hustru Anne Kirstine Jensen, Hvide Sande.

Peder Jensen er gift igen med

Ingrid Christensen, født den 13. aug. 1937, datter af Magda og Johannes Christensen, Fur. - De har sønnen:

I) Ole Mika Jensen, født den 20 novbr. 1973.

Bosat: Parallelsvej 23, Hvide Sande.

2) Thorkil K. Juul, født den 19 febr. 1911, gift i 1937 med Eva Mouridsen, født den 23 aug. 1910, datter af Angelika og Jacob Mouridsen, Vester Nebel. Eva Mouridsen døde den 24 sept. 1968. Thorkil K. Juul er landmand.

De har datteren:

A) Birgit Juul, født den 19. febr. 1938, gift med

Erik Jensen, født den 7. juni 1936, søn af købmand Jørgen Jensen og hustru Anne Kirstine Jensen, Hvide Sande.

Birgit Juul er uddannet som børnehavelsrørende, Erik Jensen er elektriker.

Thorkil K. Juul er gift igen med

Signe Børnsen, født den 22. aug. 1914 i Haurvig.

Bosat: Brandsvej 73, Hvide Sande,

B) Kirstine Christensen, født d. 23. april 1876, død den 14. jan. 1924. Kirstine var den eneste af Terkels børn, som ikke giftede sig. Hun var svagelig og afhængig af sine søskende og forældre. Hun døde samme år som sin far, og Terkel kom således til at overleve en af sine mange børn.

C) Christiane Christensen, født d. 27. okt. 1878, død d. 14. jan. 1924, gift d. 20. novbr. 1909 med Marinus Sørensen, født d. 11. juni 1878, død d. 22. juni 1951. Christiane arbejdede som ung i sin fars skrædderforretning. Da værkstedet var flyttet til Outtrup, var der en tid II. svende. Christiane fik musikundervisning i Varde, hun tog senere organisteksamen. Hun havde en stor sangstemme, og fik en tid undervisning hos operasanger Rosmund. Hendes blide og lyse væsen gjorde et stærkt indtryk på alle, hun kom i kontakt med. Christianes engleblide tålmod kan illustreres ved den lille beretning om hendes uheld, da hun fik fingrene i klemme i en bildør. Alle, der har prøvet det, ved hvor ondt det gør. Christiane forholdt sig ganske rolig, bankede på ruden med den frie hånd og sagde stilfærdig til svogeren udenfor: "Åh, du vil vel ikke være sød og åbne døren, mine fingre sidder i klemme."

Marinus var også fra Skyhede, hans far havde en ejendom med købmandsbutik lidt syd for Terkels gård. Marinus blev uddannet som harmoniumsbygger hos Andreasen i Ringkøbing. Senere rejste han til Tyskland, og fik uddannelse som orgelbygger i Hamburg og Köln. Han tog den store organisteksamen. Marinus flyttede med sin Christiane til Horsens, hvor han skabte en orgel fabrik. Han byggede adskillige kirkeorgeler og havde 40 ansatte. Ved en inspektion inde i et orgel, var han engang så uheldig, at støde ryggen ind i et spiger, hvilket delvis invaliderede ham. Det førte til, at han afhændede fabrikken til Frobenius og blev organist ved vor frelses kirke i Horsens. Ved siden af embedet virkede han som klaverstemmer og musiklærer. Han var aktiv koncertarrangør og dirigent. Marinus deltog på ledende post i Oxfordbevægelsen i trediveerne. I tyverne købte Christiane og Marinus villaen Sundvej 7, i Horsens. Den var bygget til den dengang berømte balletstjerne

Adeline Genée, og den bar navnet Villa Genée. I 1920 havde de købt et gammelt fiskerhus i Blåbjerg plantage nær ved Houstrup. - "Klinthuset." De købte det af kunstmaler Chr. Lyngbo, han havde sit atelier her. Huset tilhører stadig svigerdatteren Ebba, og hun og hendes børn kommer der hvert år. Skønt Lyngbos ovenlysvindue gik tabt i forbindelse med krigen, fremtræder huset i dag omtrent som Lyngbo indrettede det. Ved den årlige tilbagevenden til Klinthuset bevarede Marinus og Christiane en nær tilknytning til Vestjylland, en tilknytning, som blev overtaget af deres børn, Ester og Knud. Da Christiane i 1951 var blevet enke, solgte hun Villa Genée og flyttede ind hos Ester i Grenå. De sidste 11 år af sit liv boede hun her, og nogle måneder hvert år hos Knud og Ebba i Østre skole nær Glud.

1) Ester Sonja Fanny Sørensen, født den 4 decbr. 1914, død den 13. novbr. 1985.

Engang var Marinus Sørensen på Sjælland for at inspicere et orgelbyggeri. Han besøgte stedets organist og undrede sig over, at de havde fået et barn, en femårig pige. De fortalte så, at hun var i foreløbig pleje, da hun var forladt af sin mor, som havde været en ung, ugift københavnerpige. Marinus tog simpelthen barnet med hjem til Horsens. Christiane lå og sov, da han en nat kom hjem fra Sjælland medbringende en datter til hende. Ester blev født på Rigshospitalet. Hendes moderhed Edith Marie Margrethe Jensen. Esther hed oprindeligt Ester Sonja Fanny Jensen. En af de jordemodererelever, som havde været med til at modtage hende, eller pusle om hende som spædbarn, hed Karen Ingrid Frelsen. Hun blev senere gift med Christianes bror Jens. Senere i livet var Ester og Karen Ingrid tit sammen i Vestjylland. At ingen nogensinde har hørt dem omtale deres eventuelle første møde her i livet, kan skyldes, at Karen Ingrid aldrig egentlig har været klar over, at Ester var født på Rigshospitalet netop under Karen Ingrids egen uddannelsestid. Det var jo ikke så mærkeligt, at københavnerpigen ikke rigtig lignede den øvrige familie. I Esters gamle karakterbog læser man hendes læreres beklagelser over hendes uro og uregerlighed. På samme tid giver lærerne hende raskvæk karaktererne mgx - ug - ug.

Det giver et tydeligt billede af den senere så slagfærdige og dominerende, men samtidigt så belæste og samvittighedsfulde Ester. - Hun blev student fra Rønde 1933. Hun ville egentlig gerne have været læge, men begyndte studiet af dansk og engelsk på Københavns Universitet. Efter tre års forløb valgte hun i stedet at blive lærer, og i 1940 fik hun eksamen fra Gedved Seminarium. Fra 1942 var hun lærer ved Vestre skole i Grenå, og her blev hun, til hun trådte tilbage som 65-årig.

Ester giftede sig aldrig. Ligesom hun var stærkt knyttet til forældrene Christiane og Marinus og til slægten iøvrigt, knyttede hun sig tæt til nogle få venner. Og en lille vennekreds i Grenå betød alt for hende. Ester rejste meget efter krigen og besøgte, foruden en stor del af Europa, også Tunis, Canada og U.S.A. - Ester opnåede stor færdighed i engelsk, både gennem sin undervisning og gennem sin forbindelse med engelsktalende venner, ikke mindst med hendes skotske veninde Margaret Stewart, som selv var sproglærer. I de sidste 40 år af sit liv var hun stærkt knyttet til sin ti år ældre ven Musse, som ovenikøbet blev hendes nabo de sidste tolv år.

Ester havde stor passion for musik og sprog. Som ung sang hun i faderens kor og spillede klaver. På dette felt lignede hun den familie, hun var dumpet ned i.

Som lærer var Ester af den gamle skole, og efter sigende blændende dygtig. Efter hendes død skrev en tidligere elev om hende i bladet "Djursland." Her er nogle udpluk:

Hendes stil var hård og kontant, blottet for den skolemæssige øllebrødsbarmhjertighed, man ser så mange steder i folkeskolen i dag. Hun var en blændende engelsklærer, og alle, der gik hos hende, forlod skolen med sikker sproglig baggrund.

Og om danskundervisningen:

Vi kom til at fornemme, hvilke litterære perler de gamle mestre sad inde med. De, der gjorde noget ved lektierne, hentede utrolig meget gennem hendes undervisning.



Therkel og Ane med deres otte børn.



Ester Sørensen - Christiane - Knud - Marinus



Klinthuset - Hedda - Chr. Lyngbo.



Knud Baunsø - Ebba Baunsø

2) Knud Baunsø Sørensen, født d. 19/3-1922, død d. 28/4-1982.
 Gift den 2 juli 1947 med

Ebba la Cour Bonnelycke, født d. 4/1-1924 i Horsens, datter af typograf Arthur Bonnelycke og hustru Ellen Kirstine, f. la Cour. Knud er født i Horsens, søn af Christiane og Marinus Sørensen. Han fik mellemnavnet Baunsø, dette navn brugte han som efternavn, men Sørensen er aldrig officielt slettet. Han tog sin realeksamen i Horsens, gik derefter på Gedved Seminarium, hvorfra han fik eksamen 1945. Efter et par vikariater blev han ansat ved Esbjerg skolevæsen i foråret 1946. I Esbjerg dirigerede han en overgang Menighedskoret, og gik på det nystiftede Esbjerg Musikkonservatorium, hvor han spillede violin. Fra 1. jan. 1954 blev Knud ansat ved Glud skolevæsen, først med bopæl og arbejde i Østrup skole. Da skolen i Glud var færdigbygget 1. december 1954, startede Knud der og underviste der til sin død. I den tid skete der en udvikling af skolen fra landsbyskole, udbygning med realafdeling og 8-9 klasse. Efter kommunesammenlægning med Juelsminde, flyttedes de ældste klasser til Juelsminde skole, og Glud skole havde igen kun elever til og med 7. klasse. Alt dette gik Knud levende op i.

En overgang startede og ledede han et kor i Glud. 1. marts 1972 flyttede Knud med familie tilbage til Horsens med adresse Solvangs Allé 40, beliggende ret tæt ved hans forældres gamle hjem. Ebba tog realeksamen i Silkeborg, lærereksamen fra Th. Langs Seminarium i 1946. Derefter ansættelse ved Esbjerg kommunale skolevæsen til 31. december 1953. Da Glud skole kom igang, blev Østrup skole forskole, så den var arbejdssted for Ebba, samt bopæl for familien til flytningen i 1972. Da den blev nedlagt som skole, blev arbejdsstedet Glud skole indtil 31. jan. 1985, hvorefter det blev overgang til pensionisttilværelse,



Jette - Ebba - Birgitte

=====
Knuds og Ebbas børn:

- A) Jette Baunsø Sørensen, født d. 14/II-1948 i Esbjerg. Uddannelse og arbejde som plejer på Middelfart psykiatriske hospital. Har sammen med Hans Age Mikkelsen døtrene:
- 1.) Birgitte Baunsø Mikkelsen, født d. 30/7-1977.
 - 2.) Tove Baunsø Mikkelsen, født d. 25/3-1983.
- Hans Age Mikkelsen er født på Tåsinge d. 4/8-1951, han har maskinsnedkeri i Middelfart.



Torben - Ruth

- =====
B) Torben Baunsø Sørensen, født d. I/I-1953 i Esbjerg. Efter studentereksamen gik Torben som sin far på Gedved Seminarium. Blev færdig i 1975, derefter ansættelse ved Horsens kommunale skolevæsen. Gift med Ruth Kring, født d. 17/8-1953 i Østrup ved Hornslet. Uddannet som tandtekniker og ansat i Horsens.



Per Baunsø Sørensen

=====

C) Per Baunsø Sørensen, født d. 4/9-1956 i Østrup skole, Glud. Efter studentereksamen gik Per på værkstedsskole i Odense. Uddannet som maskinarbejder på Stenhøj Hydraulik i Barrit, hvorefter turen gik til Århus Maskinteknikum. Efter eksamen som maskiningeniør i 1982 blev Per ansat ved Primo-Plast i Tistrup ved Varde. Efter godt et års ansættelse der kom han til Køhlers Maskinfabrik i Horsens, hvor han stadig arbejder.

D) Jensine Christensen, født den 27. novbr. 1880, død i juni 1941, gift den 27. maj 1908 med Kristian Johannes Termansen, født den 18. decbr. 1879, død den 1. jan. 1947. Han var søn af købmand Kristian Termansen og hustru Dorthea Christensen, Outrup. Kristian Termansen døde i 1883 som 45-årig, og hans enke giftede sig med gårdejer Hans Andersen, " Smedegård " Allerslev. Denne gård nr. VII var i 1561 et Kronbol. I mange år var gården beboet af smede, derfra navnet. I 1848 blev gården delt og overtaget af Hans Jørgen Nielsen, kaldet Jørgen Stald. Han flyttede ca. 1858 gården til dens nuværende plads, men i 1874 ophørte smedehåndværket.

Jensine Christensen var i sine unge år elev på Silkeborg husholdningsskole. Kristian Termansen rejste i 1904, sammen med en broder og to søstre til U.S.A. De boede i samme hus i San Francisco i 1906, da det store jordskælv hærgede byen, men deres hus tog ingen skade. Men de oplevede det store ragnarok som jordskælvet medførte.

I 1908 rejste Kristian Termansen hjem til Danmark, giftede sig og overtog " Smedegård." Gården kostede 18,000 kr. Han købte 6 ha til gården der nu har 20 ha. Kristian Termansen havde en besætning på 10 køer + opdræt, det var korthorns kvæg. I 1919 rejste han, sammen med Frits Wulff, Outrup, til England, hvor de købte en snes engelske tyre. Formålet med købet af disse tyre, var at forbedre den hjemlige avl, hvad der også i nogen grad lykkedes. Tyrene blev opstaldet på en gård ved Outrup station, og der kom købere fra det meste af Jylland. Tre gange hentede han tyre hjem fra England. Han var fremsynet. I San Francisco oplevede han brugen af vand-klosettet, og anskaffede sig et sådant i sit hjem. I 1920 opfandt han en mælkekøler, den bestod af en dobbelt zinkrende. Mælken løb langsomt gennem den øveste rende, mens vandværksvand blev presset op gennem den nedeste.



Signe - Dorf Termansen

=====

I) Dorf Termansen, født den 5. marts 1909, gift den 18. juli 1940 med

Signe Christensen, født den 21. feb. 1916, datter af gårdejer Christen Christensen og hustru Ane Marie Christensen, Skyhede, Outrup sogn.

Dorf Termansen og hustru overtog ved deres bryllup fødegården i Allerslev. I 1954 byggede de stald til 35 kreaturer tre heste og ti svinestier. Men allerede året efter købtes der traktor og tilhørende redskaber. Fra 1981 er gårdens jord udlejet, så der kun er hus og have at passe. De har børnene:

A) Jens Termansen, født den 1. april 1948, gift den 2. juni 1979 med

Tonni Hynkemeier, født den 9. juni 1950, datter af Esther og Henry Hynkemeier, Hennebyvej 10.

Jens Termansen er uddannet elektriker i Lunde, men arbejder nu i Åbenrå som telefontekniker. Tonni er husligt uddannet. De har børnene:

1) Peder Hynkemeier Termansen, født den 16. juni 1975.

2) Poul Termansen, født den 4. november 1979.

Bosat: Hostrup.



=====
 Tonni og Jens Termansen
 =====

B) Ruth Termansen, født den 11. august 1950, gift den 27
 decbr. 1975 med vognmand

Henrik Brink Nielsen, født den 25 april 1951, han er søn af
 Anna og Polmer Brink Nielsen, Esbjerg.

Ruth Termansen tog 8-9 klasse, derefter handelsskoleeksamen
 i Varde og kontoruddannelse på " Vestkysten."

De har børnene:

1) Rasmus Brink Nielsen, født den 27 juli 1976.

2) Jesper Brink Nielsen, født den 16. maj 1979.

3) Mette Brink Nielsen, født den 3. marts 1983.



2) Hans Termansen, født den 5. novbr. 1911, gift den 7. maj 1938 med

Else Frederiksen, født den 13. juni 1918 i København, hun er datter af Ane Sofie og Alfred Frederiksen.

Hans Termansen er uddannet maskinsmed ved firmaet Møller og Jokumsen, Horsens.

De har børnene:

A) Erik Termansen, født den 21. september 1939, gift den 30. marts 1968 med

Lene Klinge Sørensen, født den 12. okt. 1946, datter af Helga og Poul Klinge Sørensen.

Erik Termansen er landskabsarkitekt, og Lene Klinge er sygeplejerske.

De har børnene:

1) Marie Klinge Termansen, født den 30. marts 1971.

2) Anders Klinge Termansen, født den 20. juli 1972.

B) Jørgen Termansen, født den 28. febr. 1947, gift med Ane Hansen, født den 17. febr. 1942, hun er kontorassistent. Jørgen Termansen er restauratør, Strøby, Stevns.

De har sønnen:

1) Jakob Termansen, født den 13. juni 1974.



Anne Therese - Magne Astrup

=====

3) Anne Therese Termansen, født den 4 marts 1914, gift med Magne Astrup, født den 30. maj 1910, søn af Marie og Frede Astrup, Esbjerg.

Anne Therese Termansen fik læreruddannelse, hun virkede som lærer i Velling, Søby ved Randers og ved forældreskolen i Esbjerg.

Magne Astrup har virket som lærer og skoleinspektør i Esbjerg.

De har børnene:

A) Marie Louise Astrup, født den 15. juli 1945, gift med Ricard Watson, født den 26 juli 1946, han er bogbinder i Hull, England. Marie Louise er husmoder ved den danske sømandskirke i Hull,

De har datteren:

I) Anne Lisbet Watson, født den 5 februar 1973.

B) Sven Olav Astrup, født den 19 novbr. 1947, gift med Helle Moe Bojsen, født den 12 januar 1952.

De er begge lærere i Bramming.

De har børnene:

I) Anders Moe Astrup, født den 7 novbr. 1978.

2) Søren Moe Astrup, født den 9 februar 1981.

4) Mette Alfrida Termansen, født den 7. novbr. 1916, gift den 15. december 1948 med
Frede Kristensen Mølgård, født den 27. april 1920, sognepræst i Kirke Såby og Kisserup pastorat i Roskilde stift og provst for Lejre provsti.

Mette Termansen er uddannet som sygeplejerske på Varde Sygehus.

De har børnene:

A) Kirsten Mølgård, født den 18. okt. 1949, død den 19 april 1951.

B) Torben Mølgård, født den 22 maj 1952, han er civilingeniør, gift den 26. juli 1980 med sygeplejerske
Annikki Lohilahti, født den 22 august i Tajvalkoski, Finland.

De har børnene:

1) Lasse Mølgård, født den 10. november 1981.

2) Jakob Mølgård, født den 15 Januar 1984.

C) Anne-Mette Mølgård, født den 20 juni 1954, hun er læge, gift den 20 juni 1981 med
Sten Leffers, cand. polit.

De har sønnen:

1) Henrik Christian Leffers, født den 3. november 1983.



Ane Therese - Frederik Legarth

=====

E) Ane Therese Christensen, født den 28. jan. 1883, død den 29. maj 1931, gift den 29. jan. 1923 med Frederik Legarth, født den 11 febr. 1879, død den 20 april 1938.

Ane Therese gik under navnet Moster Rése. Hun uddannede sig til forskolelærerinde, hun var den første af en række lærere blandt Anes og Therkels efterkommere. Hun var også organist. Ane Therese fik ikke selv børn, hun giftede sig til en stor familie. Frederik Legarth var enkemand og havde syv børn: Marie, Johan Frederik, Margrethe, Else, Agathe, Elisabeth og Ruth. Frederik Legarth ejede flere gårde på Djursland. I 1926 købte han herregården Gammel Estrup med slot og det hele. Familien boede dog på godsejerboligen, en del af det store bygningskompleks som hørte til det kæmpemæssige gods. Thereses søskende med familie, som var vant til mere ydmyge pauluner, kunne nu besøge hende i en helt anden slags omgivelser - et sus fra tinderne. Lærerinden Therese siges at have taget den vanskelige opgave op med stor myndighed og skal være gået ind for streng disciplin. Therese døde pludseligt i 1931. Frederik Legarth, som overlevede hende i syv år, holdt forbindelsen ved lige med Thereses familie. Legarths døtre holdt livet igennem fast ved venskabet med deres "stedkusiner."



Karen Ingrid - Jens

=====

F) Jens Christensen, født den 18. marts 1885, død den 3. aug. 1971, gift den 26. oktober 1918 med Karen Ingrid Frelsen, født den 10. Jan. 1886, datter af urmager Otto William Frelsen og hustru Maren Kirstine Nielsen, Nr. Nebel, begge født 1852. Karen Ingrid var født i Mariager, hvorfra Frelsen udvandrede til Nr. Nebel. Karen Ingrid blev uddannet som jordemoder på Rigshospitalet efter realeksamen. Hun fik embede i Horne. Hun spillede orgel, og var en tid organist i Nr. Nebel kirke. Det skete, at hun i begyndelsen af ægteskabet akkompagnerede Jens, som spillede lidt tværfløjte. Jens havde en god sangstemme, den er opbevaret på bånd i Vestjydske Folkemindesamling. Karen Ingrid læste en del, også den nyeste litteratur, som ofte forargede hende noget. Men hun var altid optaget af sin samtid og dens problemer. Hun var meget national og elskede vort kongehus. Besættelsestiden var for hende én lang forfærdende smerte. Jens var en stor kender af planter og havebrug. Han anlagde syd for gården både en frugthave og en stor prydhave med en allé af linde- og elmetræer. Der var også en dam, store plæner og en kunstig kæmpehøj. Da han trak sig tilbage fra gården, virkede han bl.a. som en slags anlægsgartner, han hjalp folk med at planlægge deres haver og vælge planter. Jens sang i Outrup kirke i 30 år som degn. Han var formand for KFUM. Han rejste rundt og holdt

taler i forsamlingshuse, missionshuse og private hjem. Hans håndskrevne taler findes bevaret. Han var kirketro som sine forfædre. Hver søndag i hundrede år sad der mindst en repræsentant fra hjemmet i Skyhede i Outrup kirke. En enkelt søndag i hans embedsperiode som degn oplevede han, at medens han var degnen, var en af hans sønner præsten som holdt prædiken, og en anden søn var organisten.

Jens udviste stor iver, når det gjaldt om at arrangere udflugter for søndagsskolen, julefester og St. Hansfester for ungdommen, basarer til fordel for hedningemissionen o.s.v. Ofte skrev han sange, og endog engang et skuespil til sådanne sammenkomster. Under besættelsen blev Outrups forsamlingsale og gymnastiksale beslaglagt af den tids indtrængende fremmede. Til sølvbrylluppet i 1943 byggede Jens derfor en "sal" i vinklen mellem stuehus og hestestald. Tyskerne opdagede ikke "salen", så resten af krigen blev den brugt som forsamlingsal for meget af sognets mødevirksomhed.

Jens læste en del, men klagede over at han glemte det meste af det igen. Han var i det hele taget god til at glemme. En sommeraften ville han trække en hest på græs på marken ved Snavmose, en lille kilometers vej hjemmefra. Da han kom til Snavmose, opdagede han, at han havde glemt hesten.

Han præsterede sit største glemmenummer, da han en dag i trediveerne skulle møde i Varde hos en sagfører. De overlevende af hans mors søskende ville fraskrive sig retten til Mosters hus og lade ham arve det. De gamle mødte op, men Jens glemte det. Kort tid efter døde de gamle søskende, og først efter Jens's død, mere end fyrre år senere, blev sagen genoptaget, men med meget besvær og efter henvendelse til omkring 30 efterkommere i flere led.

Jens og Karen Ingrid trak sig tilbage på aftægt i 1949, og ældste søn Therkild overtog gården. De gamle flyttede så ind i Mosters hus. Karen Ingrid døde den 13 decbr. 1953, og Jens overlevede hende i 18 år. I 1954 besøgte Jens gården Tokstad nord for Hamar i Norge, der havde han arbejdet i 1911.

To af de ansatte på gården arbejdede der endnu, 43 år efter at Jens havde forladt pladsen. De kunne stadig huske ham.

I en alder af 70 år fik Jens en gigtskygdom og kom på sygehus.

Han var på vej ind i invaliditeten, måske ramt af den samme sygdom, som ramte hans moster Mette Marie, og sendte hende i rullestol. På Varde sygehus prøvede man med diverse medikamenter uden effekt. En aften gav man ham cortisonpiller.

Allerede næste morgen mærkede han, at de stive og værkbrudne lemmer var begyndt at blive bløde og levende igen. Han rejste hjem kort tid efter næsten som helbredt. Pillerne blev efterhånden trappet ned, og han fik aldrig mere gigt.

Efter hans fyldte 75 år begyndte en mærkelig karriere, som åbenbart var opfyldelsen af en gammel drøm. Jens begyndte at skære relieffer i træ. Billedskærerværktøjet havde han i 1929 arvet efter sin morbroder, rammesnedkeren Niels Laurids Jensen, Århus. Han nåede at skære 600 relieffer. Motiverne, tegnet af sønnen Otto Frello, var enten bibelhistoriske, eller det var bonden eller håndværkeren ved sin syssel. Han blev omtalt i mange blade som den billedskærende bonde i Skyhede, og Svend Alkørsig fra Danmarks Radio interviewede ham til en radioudsendelse i 1967. Jens oplevede den rige tid i tresserne og så, hvordan de nye parcelhuse kom kravlende nærmere og nærmere. Han nåede ikke at opleve, at de blev standset brat af oliekrisen midt i halvfjerdserne.

Gennem gårdens langstrakte engdrag løber bækken flere hundrede meter. Denne bæk snoede sig i mag fuld af frodig plantevækst, gule åkander og saftige tykke sivarter. Det vrimlede med ål, skaller, gedder, hundestejler, niøjne, frøer og vandrotter. I de tilstødende tørvegrave lå frøæggene tykt om våren. Viber og dobbeltbækkasiner lod deres musik tone sommerdagen lang. Sommerfugle og guldsmede svirrede som juveler over duftende blomster. Lodsejerne havde pligt til at rense bækken hvert efterår, så vandet kunne flyde uhindret. Det skulle jo gøres med håndkraft og var en meget stor arbejdsbyrde.

Jens ønskede altid, at bækken kunne blive rettet ud, så arbejdet kunne blive overkommeligt. I 1962 kom offentligheden til hjælp, og det gik med bækken som med de fleste af Danmarks bække i disse år. I Outrup havde man nu fået bad og toilet i husene, og et sted skulle det jo løbe hen. Et stort gravearbejde blev sat i værk, og ved Jens's død var den levende bæk gjort til en snorlige kanal, fyldt med byens kloakvand.

Jens skulle opleve den ubeskrivelige sorg, at miste sin anden søn Børge i 1958. Jens døde pludselig en tidlig morgen den 3. august 1971.

Jens sagde selv, at han havde fire interesser:

1. Landbrug
2. Kristendom og kirkeliv
3. Billedkunstnerisk arbejde
4. Musik

Hans fire sønner blev:

1. Landmand
2. Præst
3. Tegner og maler
4. Musiker



Relief



Therkild og Anna Lises børn

Jens Kristian - Alfred - Karen - Harry - Age

=====



Terkild - Anna Lise

=====

I) Therkild Frello Christensen, født den 13. november 1919,
gift den 7. maj 1949 med

Anna Lise Christensen, født den 26 maj 1922, datter af Minna
og Kristian Jensen Christensen, Henne. Therkild var en vin-
ter elev på Nr. Nissum højskole, og i 15 år var han formand
for K.F.U.M. i Outrup. Før Anna Lise kom til Outrup var hun
en tid beskæftiget ved tekstilindustrien i Ikast, hvor flere
af moderens slægt havde tekstilvirksomheder.

Ved deres bryllup overtog de slægtsgården "Granly" i Skyhede.
Gården er på 30. ha, og Therkild har drevet den som alminde-
ligt landbrug. Therkild har evnen til at erindre sig tids-
punktet for bestemte begivenheder. Det betød, at han f.eks.
kunne huske, hvordan vejret havde været på bestemte årsti-
der mange år tilbage i tiden. Og det betød et meget stort,
lokalt personkendskab. I hans nære omgivelser var det en
selvfølge, at man aldrig behøvede at være itvivl om, hvornår
en lokal begivenhed var indtrådt. Man spurgte bare Therkild.
Therkilds evne til at registrere og huske personer og hæn-
delser er efterhånden så almindelig kendt, at han jævnligt
bliver ringet op, når nogen søger oplysninger om bestemte
begivenheder, oplysninger, folk ellers ikke har mulighed for
at skaffe sig. - De har børnene:

A) Jens Kristian Christensen, født den 13. april 1950, har re-
aleksamen fra Nr. Nebel, student fra Esbjerg statsskole 1970.
Studerede derefter dansk og statskundskab ved Århus Univer-
sitet. Tog senere eksamen i dansk som bifag ved Odense Uni-
versitet, og studerede filosofi sammesteds. Han har i tre år
arbejdet ved Åndssvageforsorgen i Brejning. Han er nu lærer
for iranske flygtninger i Vejle. Han bor sammen med

Jytte Clement, født den 16. marts 1949, datter af Valborg og Arne Poulsen, Fredericia. Jytte Clement er børnehavepædagog. De har sønnen:

I) Torsten Christensen, født den 20. november 1980.

B) Harry Christensen, født den 5. decbr. 1952. Han har realeksamen fra Nr.Nebel, HF-eksamen fra Nr.Nissum og eksamen som børnehavepædagog fra Esbjerg seminarium. I flere år arbejdede han ved Åndssvageforsorgen i Brejning. Han bor sammen med Bente Vingård, født den 4. febr. 1957, datter af Jens Vingård og hustru, Kolding. Bente er børnehavepædagog. De har datteren I) Anne Vingård Christensen, født den 1. novbr. 1984 i Kolding. Bosat: Poul Møllersvej 20, Kolding.

C) Karen Christensen, født den 7. april 1954, hun bor sammen med Oddvar Olsen, født den 14. april 1947, han er søn af Helga og Hofphar Olsen, Rusnæs, Norge. Karen fik uddannelse i forsorgs- og socialpædagogik, var i flere år knyttet til Brejning. En del af den teoretiske uddannelse foregik i København. Karen og Oddvar overtog i 1976 ledelsen af Åndssvageanstalten Vensmoen, Røklund, Norge. Oddvar havde sit hjem i Saltdalen i nærheden. Anne Lises og Therkilds børn har altid holdt nær kontakt med forældrene i Skyhede, og rejser langvejs for at besøge barndomshjemmet. Karen har hvert år rejst tusinde af km for at gense dem derhjemme i Skyhede, som oftest sammen med Oddvar.

D) Alfred Christensen, født den 21. jan. 1957, han har realeksamen fra Nr.Nebel. Han har to gange været i USA, har været elev på Tvind og Kolding højskoler og har HF eksamen. Han interesserer sig for kollektiv boform, og har været aktiv inden for emnet alternativ energi. Han har deltaget i konstruktion og bygning af vindmøller til fremstilling af elektricitet.

E) Aage Christensen, født den 30. okt. 1959. Han har realeksamen fra Nr.Nebel og HF fra Varde. En vinter var han elev på Vallekilde højskole. Han opholdt sig i flere år i Sverrig, han var i en årrække knyttet til Emaus Bjørkå organisationen i Skåne, som arbejder med indsamling til forskelligt hjælpearbejde i U-lande. Aage har til tider beskæftiget sig med fotografi, og afsløret sit talent på dette felt. For tiden er han lagerassistent i Göteborg, Sverrig.



Ida Kristensen - Børge Frello

=====

2) Børge Frello, født den 1 jan. 1922, død den 23 febr. 1958, gift den 25 maj 1950 med Ida Kristensen, født den 24 okt. 1929, datter af Konstance og Jens Peder Kristensen, Henne. - Jens Christensens tre yngste sønner skiftede efternavn til Frello, et mellemnavn lånt af en oldefar på mødrenes side. I en tidlig alder valgte Børge, at han ville studere teologi. Han tog realeksamen i Nr.Nebel og studentereksamen på gymnasiet i Tarm. I tre år cyklede han til Nr.Nebel, tog derfra bussen til Tarm, og med hjemturen blev det en rejse på 55 km hver skoledag. Børge ejede en vis Sportsånd, han var en dygtig fodboldspiller. Da han studerede i Århus ved Universitetet, blev han i turneringstiden kaldt hjem til Outrup for at spille turneringskampe, i perioder hver søndag. Da han skulle tage studentereksamen blev han syg, da de sidste mundtlige prøver skulle afvikles. Situationen var farlig. Så kunne han jo ikke få sin eksamen i 1943, og ikke begynde på universitetet samme år. Han besluttede så at gennemføre det som patient. Med feberblanke øjne rejste han den lange vej til de sidste eksaminer. Efter sidste dag kunne han ikke stå på benene længere. Hans forældre rejste til Tarm til afslutningsfesten og modtog hans eksamenspapirer. Børge havde bestået med udmærkelse, et gennemsnit på 64.

Efter teologisk embedseksamen ved Århus universitet, var Børge et par år lærervikar, bl.a. på Holmslands Klit. Han fik så et embede som hjælpepræst hos den kendte pastor Philipsen, Gram.

I 1951 rejste Børge og Ida til Pakistan, hvor han blev præst ved den lutherske kirke i Mardan, ikke langt fra grænsen til Afghanistan. Han var udsendt gennem Dansk Pathanmission. Her måtte han lære sig de to sprog Urdu og Puhstu for at kunne prædike for menigheden.

De tre børn blev alle født i Pakistan. I foråret 1958 skulle de rejse hjem på orlov efter syv års tjeneste. Men få dage før afrejsen, den 23 febr., blev Børge dræbt ved en trafikulykke. Dr. Anker Sørensen, Nr. Nebel, modtog et telegram herom samme dag, han tog til Skyhede for at fortælle Jens Christensen, hvad der var hændt. I Outrup kirke i våbenhuset sidder en mindeplade over Børge, skænket af kirketjener Erik Gejl og hustru. Lidt ind i det 21. århundrede vil der næppe være en eneste efterkommer efter Kirstine Johannesdatter i Outrup. Alle grave vil være sløjfet. En mindeplade i kirkemuren vil blive siddende. Ingen ved da, hvem den unge præst var, og ingen har hørt om hans slægt.

Ida Frello rejste så i marts 1958 alene hjem med et skib fra Karachi i Pakistan. Efter nogle ugers sejlads lagde skibet til kaj i Napoli, hvor svogeren Otto modtog dem, for at hjælpe dem gennem Europa hjem til Vestjylland. Ida og børn blev så foreløbig bosat hos Jens Christensen i Mosters hus. Ida købte senere et hus ved indgangen til Outrup anlæg. Hun ernærede sig en tid som syerske, men fik så stillingen som køkkenchef på Munkerup Børnesanatorium ved Gilleleje. Foråret 1968 giftede Ida sig med gårdejer Gunnar Slemming fra Hadsund. Ida afhændede huset i Outrup, og de købte en gård på Hadsundegnen.

Foråret 1978 tog Ida en rejse til Pakistan, og genså efter 20 års forløb mange af hendes gamle venner. Den 21 juni 1978 blev Ida ramt af en alvorlig trafikulykke, den bragte hende mange måneder på hospitalet. Da hun var tilstrækkelig rask igen, rejste hun og Gunnar Slemming til Wales, hvor de havde købt en Farm.



Jens Frello - Joan Ritter

=====

- A) Jens Frello, født den 2 novbr. 1953 i Taxila, Pakistan, gift den 23. april 1977 med
Joan Ritter, datter af Niels Gunner Ritter og Kirstine Jensen. Hobro. Da Jens og hans søstre i 1958 rejste til Danmark sammen med deres mor, kom de til en helt anden verden, end den de var vant til i deres tidlige barndom. Jens og Konstance talte fem sprog: Puhstu, Urdu, Engelsk, Dansk, Jydsk. De fremmede sprog glemtes hurtigt. Jens flyttede jo med til Hadsund-egnen efter Idas nye giftemål. Han tog studentereksamen fra Hobro gymnasium 1973. Efter at Jens havde stiftet familie tog han eksamen i HD i regnskabsvæsen på Aalborg Universitets Center. Han var samtidig beskæftiget i et revisorfirma i Hadsund. Jens fik ansættelse ved Hobro Kommune, og 1. novbr. 1985 blev han udnævnt til skatterevisor. De har børnene:
- A) Mette Frello, født den 14. juni 1978.
B) Lars Frello, født den 18. juni 1981.





Konstance - Knud D. Hansen

=====

B) Konstance Frello, født den 15. febr. 1955 i Taxila, Pakistan.
gift den 20. maj 1978 med

Knud Dalsgård Hansen, Bredal. Knud var oprindeligt handelsud-
dannet. Han kom på diakonhøjskolen i Århus fra maj 1983.

Konstance blev student fra Haslev 1975. Hun havde ophold hos
en familie i Paris et år i 1975-76. Var derefter elev på
Luthersk Missions højskole fra efteråret 1976. På Kibbutz
i Israel i 1977. Konstance afsluttede en uddannelse som sy-
geplejerske på kommunehospital i Århus 1980.

Efter giftermålet boede hun og Knud i Løsning. Konstance var
beskæftiget som sygeplejerske på Vejle Sygehus i 2½ år.

De har datteren:

I) Maria Hansen, født den 21. november 1984.



Karen Ingrid - Flemming Worm med Tanja

=====

C) Karen Ingrid Frello, født den 20 juli 1957 i Murree, Pakistan. Karen Ingrid var efter folkeskolen nogle år i huset forskellige steder. I 1973-74 var hun elev på Skrødstrup Efterskole ved Mariager. I 1974-75 på Blidstrup Ungdomsskole. Hun giftede sig den 15 oktober 1977 med kleinsmed

Flemming Kristensen Worm, født den 7 novembr. 1958 i Centrup på Mors. Karen Ingrid og Flemming købte hus i Lødderup på Mors 1977 og boede der indtil maj 1983. Da købte de et større hus i Flade ved Hanklit. De har datteren:

I) Tanja Frello Worm, født den 19 august 1982.



Stence - Otto

=====

3) Otto Frello, født den 6. april 1924, gift den 25. novb. 1966 med Stence Petersen, født d. 23. maj 1932, datter af glarmester Frederik Petersen og hustru Christence, Køge.

Otto tegnede fra ham var barn. Tegneundervisningen i hans klasse i Outtrup skole foregik derved, at Otto tegnede på tavlen, hvad der faldt ham ind, og de andre børn sad ved deres pulte og prøvede at efterligne hans værk. Otto lærte malerfaget i Billum. Fra 1943 til 1947 arbejdede han som svend i Esbjerg. Under krigen var han en kort overgang på tegneskole i København. I 1948 rejste han igen til København og gik på den private kunstskele, Akademiet for fri og merkantil kunst. Her begyndte han senere at undervise, tog ind imellem studentereksamen på kursus. Læste et par sæsoner kunsthistorie på universitetet. Købte i 1961 den kunstskele han underviste på, og var dens forstander indtil 1967, da afhændede han skolen. Der var da ca. 500 elever. Otto tegnede håndbøger for Politikens forlag, han forsøgte også, men uden større held, at male og udstille malerier. - I 1956 købte Otto Frello hjørneejendommen Brolæggerstræde 2, nær Strøget i København. Den indeholder næsten uændrede interiører fra opførelsen i 1797. Stence var i gartnerlære ved Valø Slots gartneri, senere gik hun på Kunsthåndværkerskolens keramiklinie. Senere arbejdede hun som laborant og fik uddannelse som cytolaborant.

De har børnene:

- A) Thomas Frello, født d. 15. august 1968.
- B) Simon Frello, født d. 21. august 1970.



Stence og Otto Frello arbejder
på atelieret.



Simon - Thomas.



Birgitte - Martha - Stefan - Thora - Gunnar

=====

4) Gunnar Frello, født den 13. maj 1928, gift den 26 okt. 1954
i Outrup kirke med

Martha Mortensen, født den 11. sept. 1934, datter af Klara og
Thorvald Mortensen, Outrup.

Martha Frello er uddannet i syning, håndgerning og vævning.
I 11. år var hun beskæftigelsesterapeut i Himmelev ved Ros-
kilde. Samtidig tog hun realeksamen pr. brevskole og HF på
aftenskole. I 1984 blev hun demitteret fra Haslev seminari-
um, og samtidig tog hun eksamen som kordegn på aftenkursus.
Fra 1984 er hun ansat som lærer ved Dagmarskolen i Ringsted.

Martha har taget undervisning i sang, først hos Rikke Friis
i Tarm, og senere hos koncertsangerinde Karen Kirkegård.

Martha har sunget i Ringkøbing kirkekor, og i Sankt Bendts
kirkekor. Hun var medlem af Ringstedkoret og af Ringsted Kam-
merkor. Fra 1980-86 var hun kirkesanger i Vigersted-Kværkeby.
Med den ivrige musikdyrkelse i slægten, siger Otto Frello, kan
det ikke undre, at det engang skulle gå så galt, at der opstod
en professionel musiker. Gunnar begyndte at spille som 13-
årig, og blev organist som 16-årig. Han spillede først i Henne,
derefter i Outrup kirke. Han blev således den sidste organist
fra hjemmet i Skyhede. I en periode på 60. år fra 1893, var alle
Outrups organister efterkommere af Ane og Therkel, bortset fra
en kort årrække, hvor en nabopige fra Skyhede havde embedet.
Gunnar havde klaver- og orgelelever allerede som 16-årig.

A) Thora Frello, født den 18. aug. 1955, gift den 25. maj 1985 m. Jesper Høj Hansen, født den 15. novb. 1955, søn af Hans Marinus Hansen og hustru Ingrid Høj Hansen, Skanderborg.

Thora har studentereksamen fra Roskilde katedralskole 1974. Ind imellem på studieophold på udvekslingsbasis i Californien. Elev på Vestbirk højskole i 1974-75.

Thora fik arbejde ved fotoarbejde på fotofabrik i Århus, og Jesper ved Hoffmann og Sønners afdeling for bygningsselementer i Århus. Begge var fællestillidsmand på deres arbejdspladser og medlemmer af DKP. I 1981-82 var de på studieophold ved fakultetet for samfundsfag ved Moskvas universitet.

Efter hjemkomsten igen i Århus, og beskæftiget ved samme type arbejde. - De har datteren:

I) Irina Frello Hansen, født den 27. novbr. 1983.

B) Stefan Frello, født den 27. sept. 1957, gift den 30. novbr. 1985 med Inge-Lise Thomas, født den 18. decbr. 1946 i Københ. Stefan har studentereksamen fra Roskilde Katedralskole 1975. Elev på Skelskør folkehøjskole 1976-77. Medlem af et landbrugskollektiv et års tid 1977-78. Han var en tid lærervikar i Ringsted og medhjælper på Borup fritidshjem. Han har nu arbejde ved Roskilde Bibliotek ved pedalarbejde.

Lise er beskæftiget som børnehavepædagog ved Tåstrup komm. Hun har fra sit første ægteskab to børn Peter og Mette.

De har sønnen:

I) Andreas Thomas Frello, født den 21. juni 1985.

C) Birgitta Frello, født den 14. okt. 1959. Hun har HF fra Amtsgymnasiet i Roskilde 1979. Var et halvt år i Peru 1980. Forskellig beskæftigelse i Roskilde: Pædagogmedhjælper, postmedhjælper og gartnermedhjælper. Tog eksamen til håndarbejds-lærer i Nykøbing Falster i 1984.



Fire generationer

Klara Mortensen - Thora - Irina - Martha Frello

=====



Birgitta - Gunnar Frello

=====



Inge-Lise - Andreas - Stefan Frello

=====



Gunnar Frello dirigerer Ringstedkoret ved en koncert i
Københavns Domkirke.

=====

Han kom på Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg i 1946, og tog organisteksamen ved Musikkonservatoriet i København 1949. Han var organist ved Sankt Jørgens Kirke i Svendborg fra 1953, og dernæst ved Ringkøbing Kirke fra 1956. Organist ved Sankt Bendts Kirke i Ringsted fra 1961.

Gunnar arrangerede sine første kirkekoncerter allerede i 1947. Siden da har han afholdt mange hundrede koncerter, både i de kirker, han har været knyttet til samt mangfoldige steder i ind- og udland. Hans koncerter har omfattet orgelsolo, både fremført af ham selv og af andre danske og udenlandske orgelspillere. Der har desuden været tale om orkestermusik, kammermusik, instrumentsolo, vokalsolo og kor. Repertoiret spændte fra solo til store oratorier. Ofte var han selv dirigenten. Gunnar opbyggede i tidens løb flere kor. Først i Ringkøbing og senere i Ringsted. Særligt skal Ringsted Kammerkor fremhæves. Dette kor gav omkring 120 koncerter i mange danske byer og i de nordiske lande samt Tyskland, Holland og Frankrig. Gunnar Frello har optrådt i Danmarks Radio flere gange, både som orgelsolist og som kordirigent. Han har indspillet et par grammafondeplader både med orgel og med kor. I tidens løb har han haft mange hundrede privatelever. Han var musiklehrer ved gymnasiet i Haslev 1964-66, og ved Roskilde Katedralskole 1966-71. I 1984 flyttede Martha og Gunnar fra embedsboligen i Ringsted til et delvist selvbygget hus i landlige omgivelser ved Stenlille. I en af stuerne er der opstillet et 100 år gammelt kirkeorgel.



Olga - Ejnar Sørensen

=====

G) Olga Christensen, født d. 5. april 1886 i Skyhede, død den 16. feb. 1933, gift med

Ejnar Sørensen, født d. 19. marts 1870, død d. 3. april 1936.

Olga blev uddannet som gartner. Hun var elev på Fårevejle højskole. Ejnar Sørensen var uddannet som typograf. Han fik embedet som kordegn ved Lyngby gamle kirke nord for København. Han tegnede og malede, der findes flere af hans billeder hos Olgas nevøer og niecer. Han malede Klinthuset i flere udgaver, idet han og Olga havde nær tilknytning til Christiane og Marinus i Horsens.

I Olgas og Ejnars hjem, samlede mange unge mennesker til møder og festlige sammenkomster. Efter Olgas tidlige død, giftede Ejnar Sørensen sig igen, men døde selv et års tid efter. Da Olga og Ejnar blev gift, fik Olga en del af ældresager i bryllupsgave, nemlig et gammelt hollandsk kaffestel. Det blev leveret tilbage til Marinus Sørensen, det gik således ikke tabt for slægten. Det er nu i familiens eje i Horsens. - Olga og Ejnar havde ingen børn.



Ane Marie - Hans Davidsen
Kirsten - Niels - Anne



Niels - Arne - Johannes - Vagn
Anne - Gerda

Hans Davidsens seks børn

H) Ane Marie Kristensen, født den 1. febr. 1891, død den 10. april 1978, gift den 22. marts 1915 med
Hans Davidsen Hansen, Lunde, født den 21. marts 1882, død den 21. juli 1961.

Hans Davidsen var i sine unge dage et par år i U.S.A. Da han kom hjem overtog han sin fædrene gård i Husted, Lunde sogn. Blev 1915 gift med Marie, datter af Terkel skrædder, Outrup. I 1921 solgte de gården i Lunde og købte gård i Kolindsund ved Grenå. I 1923 købte han sammem med sin fætter fra Fidde i Henne, som også hed Hans Davidsen, gården "Birkeholm" i Øst ved Randers. Nogle år senere overtog han selv gården, og fætteren købte gården "Petersborg" ved Horsens. Hans Davidsen drev "Birkeholm" videre indtil foråret 1948, da blev den solgt. Marie og Hans Davidsen flyttede ind til Randers, hvor de boede indtil deres død.

Hans Davidsen havde flere hverv, var i sognerådet i Hashind-Øst i nogle år, repræsentant for hypotekforeningen og i bestyrelsen for Randers slagteri, samt vurderingsmand for D.L.K. De har børnene:

1) Kirsten Davidsen, født den 23. aug. 1917, gift den 6. decbr. 1939 med vognmand

Niels Peder Koue, født den 6. juni 1900. Kirsten døde den 14. maj 1941.

2) Niels Davidsen, født den 12. juli 1919, gift med Jørga Schou, født den 11. marts 1925, datter af Maren og Ejnar Schou, karetmager i Øst ved Randers.

Niels Davidsen var som ung elev på gymnastikhøjskolen i Ollerup og på landbrugsskolen i Vejlbj. Han er gdr. i Øst.

De har børnene:

A) Kirsten Davidsen, født den 3. april 1947, gift den 21. juni 1969 med

Jørgen Jensen, født den 17. decbr. 1943. Kirsten er handelsuddannet, og Jørgen er mekaniker.

De har børnene:

1) Anette Davidsen Jensen, født den 2. jan. 1970.

2) Merete Davidsen Jensen, født den 3. juni 1974.

B) Else Davidsen, født den 2. maj 1949, gift den 20. novbr. 1976 med

Jens S. Pedersen, født den 15. juli 1947, han er montør.

De har børnene:

- I) Palle Pedersen, født den 29. marts 1968.
 - 2) Rikke Pedersen, født den 4. november 1970.
 - 3) Bente Pedersen, født den 25. juli 1979.
- C) Mette Davidsen, født den 26. marts 1953, gift d. 29. decbr. 1978 med landmand Svend Sørensen, født den 15. juli 1950. Mette er sygehjælper. De har børnene:
- I) Trine Sørensen, født den 12. maj 1977.
 - 2) Martin Sørensen, født den 15. sept. 1978.
- D) Jesper Davidsen, født den 11. marts 1957, han er mekaniker.
- E) Morten Davidsen, født den 6. aug. 1960, han bor sammen med Lajla Lyngsøe Jensen, født den 24. jan. 1960, Morten er landmand, og Lajla er kontoruddannet. De har datteren:
- I) Natasja Davidsen, født den 16. november 1983.
- F) Ejnar Davidsen, født den 4. april 1964, han er montør.

=====

- 3) Anne Therese Davidsen, født den 16. maj 1922, gift den 14. juli 1957 med lærer Janus Vilhelm Nielsen, født den 21. april 1909, søn af Maren og C.P. Nielsen, skomager i Sulsted. Janus Nielsen er demitteret fra Ranum seminarium 1933 og var lærer i Øst. Anne Therese er demitteret fra Th. Langs seminarium i Silkeborg i 1943 og var lærer i Årslev ved Randers.
- 4) Johannes Davidsen, født den 20. maj 1924. Han har været elev på gymnastikhøjskolen i Ollerup, og på Kærehave landbrugsskole. Han er gårdejer i Øst ved Randers.
- 5) Vagn Davidsen, født den 15. jan. 1926, gift d. 14. april 1952 med Irena Jensen, født den 4. aug. 1921 i Skivholme, død den 2. okt. 1980 - De har børnene:
 - A) Hans Davidsen, født den 1. maj 1953, gift den 19. novbr. 1983 med Karin Jakobsen, født den 10. juni 1952 i Holstebro. De har børnene:
 - I) Ronnie Davidsen, født den 27. jan. 1975.
 - 2) Mikael Davidsen, født den 11. juli 1981.
 - B) Jørn Davidsen, født den 21. jan. 1956. Han er kontoruddannet.

6) Gerda Davidsen, født d. 15. sept. 1927. Hun har været elev på Snoghøj gymnastikhøjskole og på Askov højskole. Hun er sygeplejerske, og er nu områdeleder i Åbyhøj.

7) Arne Davidsen, født d. 29. novbr. 1931, gift d. 26. maj 1956 med

Birthe Jensen, født d. 4. aug. 1931 i Odense.

Arne Davidsen er handelsuddannet, han har været købmand i Esbjerg, men er nu ejendomshandler.

De har børnene:

Å) Joan Davidsen, født d. 19. marts 1957 i Esbjerg, gift den 11. august 1976 med fisker

Robert Sandholm, født d. 20. feb. 1929 i Esbjerg.

De har børnene:

1) Henrik Sandholm, født d. 8. maj 1976.

2) Sandie Majken Sandholm, født d. 1. maj 1979.

B) Steen Davidsen, født d. 3. marts 1958, gift d. 27. decbr. 1980 med

Susanne Frank, født d. 5. juni 1957, datter af Arne Frank, Esbjerg. Steen er uddannet speditør, og Susanne er plejer på Åndssvageforsorgen i Esbjerg.



Mette Marie Jensen

=====

3) Mette Marie Jensen, født den 5. okt. 1849, død den 29 marts 1929. Mette Marie var ugift og forblev knyttet til sin moder, som hun fulgte, da denne overlod gården til Johannes Malle. Huset, som blev bygget til Kirstine Johannesdatter, findes endnu og blev efterhånden kaldet Mosters hus. Mette Maries forbogstaver MJM står stadig kunstfærdigt indslebet i ruderne i den gamle dør i østgavlen. Af mange efterladte breve fremgår det, at hun førte en livlig brevveksling med sine bortrejste søskende, som jævnligt har rejst til Skyhede for at besøge hende i Mosters hus. De sidste tyve år af sit liv blev hun mere og mere invalideret af en gigtsygdom, og hun måtte tilbringe sine sidste år i rullestol. I lang tid opholdt hun sig som plejepatient hos Jensine og Chr. Termansen, Allerslev.



4) Chr. Peder Jensen på besøg på Amstelborggård, hvor han holder oldefaderens billede under fotografering i haven.

Chr. Peder Jensen var iøvrigt en stor mand i Esbjerg, medlem af byrådet og fremtrædende forretningsmand. Under et besøg i Skyhede hos sin søster Mette Marie i Mosters hus, fik han øje på kaptajn Jens Sørensens kompas, som jo tilhørte Æ old-sager. Den hang under loftsbjælken. "Den tager jeg med hjem," sagde han, og hængte kompasset af krogen. Therkel skrædder var tilstede og siges at være bleven hvid i hovedet af inde-stængt raseri, men turde ikke sige noget til den store svoger fra Esbjerg. Sandheden var jo også, at oldemors arvegods tilhørte Chr. Peder ligeså godt som det tilhørte Mette Marie. Nu hænger kompasset hos Chr. Peders barnebarn, maleren John Esborg, Rørvig. John har imidlertid skrevet inde i kompasset, at det efter hans bortgang tilfalder Jens Sørensen-samlingen i Ølgod Museum.

5) Niels Laurids Jensen, født den 22. juni 1855 i Skyhede, død den 8. sept. 1929. Niels Laurids Jensen blev uddannet som smedker, han forblev ungtkarl. Han var meget engageret i foreningsarbejde så som KFUM, og han var medlem af sangkor. Som det fremgår af gamle billeder var han en sirlig herre. Det fortælles, at han sagde ikke med tryk på iet. I den yngre generation gik han under navnet onkel Niels, eller N.L. Jensen. N.L. Jensen fik eget rammeværksted i Århus, hvor han boede en stor del af sit liv. Efter hans død arvede Anes søn Jens Christensen hans værktøj. Med vognen fra Århus var der også møbler, såsom fine og sirlige mahogni borde og stole. Der var spejle og en mængde rammer, færdige som halvfærdige. Der var en kuffert med stive flipper og manchetter som stod på loftet i mange år. Og endelig var der noget så spændende som en voksmannequin med glasøjne og rigtigt hår. Hans billedskærer-værktøj lagde grunden til Jens Christensens "karriere" som billedskærer.

4) Christian Peder Jensen, født den 20 febr 1852 i Skyhede, død den 23. maj 1929, gift med Ane Dorthea Christiansen, født den 12. juni 1854 i Holsted, død den 2 juni 1889. De havde seks sønner:



Fréderik-Ignatius-Johannes-Christian-Jes-Jens-C.P.Jensen.

- A) Jens Jensen Esborg
- B) Jes Jensen, død i San Francisco, ugift.
- C) Christian Jensen, Død i San Francisco
- D) Johannes Esborg, født den 10. decbr. 1880, død den 17. maj 1958.
- E) Ignatius Jensen, gift to gange, død i San Francisco.
- F) Frederik Jensen, død i San Francisco.

A) Jens Jensen Esborg, født den 12. aug. 1876, død den 4 jan. 1940, gift med Kirsten Pedersen Døj, født den 1. decbr. 1876, d.d. 21 marts 1970. Jens Esborg var opr. uddannet som urmager, men manglede syn på højre øje. Dernæst uddannet som klaverstemmer og instrumentmager. Horning og Møller, Kbhv., distrikt: Esbjerg og omegn. De har børnene:

- 1) Ragna Esborg, født d. 20. juni 1904.
- 2) Werner Esborg, født d. 2 febr. 1910.

4) Kristian Peder Jensen, gift anden gang med
Nette Marie Ottosen, født 1872 i Bjerregård, død 1945.

De havde børnene:

1) Otto Heide Jensen, født den 13. juni 1903, død d. 25. juli
1983, gift med Agnes Buhl, født 1906. De havde adoptivsønnen:
Erik, gift med Cicilie, de havde datteren Anja, født 1964.
Erik omkom ved en brand på Grønland, 25 år gammel.

2) Betty Budtz Pedersen, født den 8 decb. 1904, g.m. direktør
Carl Johan Budtz Pedersen, født den 25. maj 1901, død 1982.

De har sønnen:

1) Finn Budtz Pedersen, født den 29. febr. 1938. Praktiserende
læge i Esbjerg, gift med

Lis Budtz Pedersen, født den 25 marts 1939. De har børnene:

A) Line Budtz Pedersen, født 1965.

B) Johan Budtz Pedersen, født 1968.

3) Frieda Maria Budtz Pedersen, født d. 1 okt. 1912, g.m. direkt.
Rudolf Budtz Pedersen, født den 1 sept. 1902, død 1965.

De har børnene:

A) Lene Budtz Pedersen, født den 19. april 1946, gift med
Alan Christensen, født d. 14. aug. 1954. (han er keramiker)

De har børnene:

1) Jessie Christensen, født den 25. feb. 1975.

2) Karoline Christensen, født den 15. maj 1978.

5) Niels Laurids Jensen, født den 22 juni 1855, død den
8 sept. 1929.

D) Johannes Esborg, født den 10 decbr. 1880, død den 17 maj 1958, gift med

Karen Annette Tallernphuus, født den 1 okt. 1904.

Johannes Esborg opholdt sig i USA fra 1907 til 1921.

Karen Annette Esborg er bosat: Høvedvej 44, Rørvig.

De har børnene:

I) Svend Esborg, født den 18 april 1927, gift med

Pat Esborg, født den 19 okt. 1938, bosat i USA.

De har børnene:

A) Julia Esborg, født den 31 decbr. 1962.

B) Kara Esborg, født den 18 marts 1964.

C) Erik Esborg, født den 9 maj 1969.

2) Tove Esborg, født den 12 jan. 1929, gift med

Henning Borritz, født den 28 april 1926.

De har børnene:

A) Marianne Borritz, født den 12 decbr. 1954.

B) Anne-Marie Borritz, født den 25 okt. 1959.

3) John Esborg, født den 9 okt. 1931, gift med

Kamma Esborg, født den 22 juli 1936.

John Esborg er kunstmaler, bosat: Høvedvej 44, 4581 Rørvig.

4) Bente Esborg, født den 30 juli 1936, gift med

Tod Warner, født den 4 april 1919 i England, direktør i engelsk medicinalfirma, bosat: Florida. De har sønnen:

A) Mark Warner, født den 24 februar 1968.

5) Annette Esborg, født den 22 novbr. 1947, gift med

Minnie Minhas (pakistaner) ingeniør, Ottava, Canada.

De har børnene:

A) Rashid Minhas, født den 29 april 1974.

B) Radman Minhas, født den 9 maj 1976.



Ragna - Johannes Berg

=====

1) Ragna Esborg, født d. 20. juni 1904, død d. 30. sept. 1985, gift d. 29. april 1930 med Hospitalsinspektør Johannes Berg, født d. 1. juni 1903, død d. 14. decbr. 1953. Ragna Berg, født i Esbjerg, datter af Jens Esborg og hustru Kirsten Pedersen Døj. Ragna Berg var kontoruddannet, hun var lægsforstander på politikontoret i Esbjerg i 10 år. Johannes Berg var født i Bogense, kontoruddannet i Odense, soldatermissionær i København. Bogholder på Diakonissestiftelsen, senere inspektør samme sted. - De har børnene:

A) Erik Berg, født den 28. febr. 1931, gift med overlærer Inger Raunholdt Hansen, født d. 18. august 1934.

Erik Berg, maskiningeniør på B & W, København.

De har børnene:

1) Søren Berg, født d. 26. sept. 1960, han er civilingeniør.

2) Ulla Berg, født d. 15. febr. 1964, går på lærerseminarium.

3) Kirsten Berg, født d. 13. okt. 1966, hun var i 1985 på arbejde i Kibbutz i Israel.



Inger - Arne - Erik - Ellen - Ole - Ragna

=====

B) Ellen Berg-Nielsen, født d. 22. juni 1933 i København, gift med undervisnings-inspektør

Bent Berg-Nielsen, født d. 7. maj 1935. Ellen Berg-Nielsen er overlærer i Gentofte. - De har børnene:

1) Lise Berg-Nielsen, født d. II. decbr. 1957, gift med Peter Krebs.

2) Henrik Berg-Nielsen, født d. 29. marts 1960, gift med Heidi. Han er forvalter på Ledreborg Gods.

3) Lars Berg-Nielsen, født d. 2. april 1964.

4) Annette Berg-Nielsen, født d. 2. april 1964.

Er begge elever på et forsikringsselskab.

C) Inger Berg, født d. 28. decbr. 1936, gift med plejehjemsleder i Tarm,

Robert Mamsen, født d. 29. maj 1937. Inger er Ergoterapeut.

De har børnene:

1) Birgitte Mamsen, født d. 4. jan. 1965, hun var elev på Margretheskolen i København i 1985.

2) Torben Mamsen, født d. 6. novbr. 1967, er landbrugselev.



Inger Berg, overlærer

Erik Berg, civilingeniør



Kirsten Berg, studerende



Søren Berg, civilingeniør



Ella Berg, lærerstuderende



Ellen Berg-Nielsen



Bert Berg-Nielsen



Lise Krebs f. Berg



Peter Krebs





Heidi Berg-Nielsen



Henrik Berg-Nielsen



Annette Berg-Nielsen



Lars Berg-Nielsen





C) Inger Mamsen

Robert Mamsen

=====

Inger Mamsen, Ergoterapeut i Egvad kommune. Robert Mamsen, sygeplejerske, for-
stander for Egvad plejehjem.



Birgitte Mamsen

Torben Mamsen

=====

1) Birgitte Mamsen, født d. 4/I-1965. Uddannet designer fra Margrethe skolen i København 1986.

2) Torben Mamsen, født d. 6/II- 1967, har landbrugsuddannelse.



Marianne Berg

Arne Berg

D. =====

Arne Berg, født d.8.5.1938 som søn af Johannes og Ragna (født Esborg) Berg. Jeg er uddannet som cand.mag. i musik og tysk og er i dag leder af musikafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium (Sanginspektør hedder det). Jeg er også uddannet som organist. Om søndagen er jeg organist i Høsterkøb kirke.

Marianne, født Frøkjær-Jensen d.7.7.1947. Hun er datter af Helge og Grethe Frøkjær-Jensen, Farum. Hun er ansat som sygehjælper på Vangedehuse Børnehospital på en hospitalsafdeling for multihandicappede børn. Hun studerede oprindeligt sang ved Konservatoriet i København, men holdt op p.g.a. børnefødsler og familieliv. I dag dyrker hun Harmonikaspillet, dels for sig selv, dels som medlem af Gentofte Harmonikaklub.

De har børnene:



Rasmus Berg

Jonas Berg

=====

Rasmus Berg, født d.10.1.1970, som i dag går i 1.g. matematisk på Gentofte Statsskole. Tiden går mindst muligt med lektier, men des mere med musik. Han spiller guitar og dyrker sammenspil, hvor beat - og rockmusik er sagen. Hans hårfarve på billedet har han selv "komponeret", Ligesom han i øvrigt lægger vægt på, ikke at være som flertallet.

Jonas Berg, født d.29.8.1973, som i dag går i 6. klasse på Tjørnegårdsskolen. Han dyrker ivrigt håndbold og spiller i øvrigt trommer, alene og i sammenspil med andre slagtojsspillere under den kommunale musikundervisning.

Her er hårfarven normal, men brillerne er en nytilføjelse, men absolut nødvendig. Begge drengene bor hjemme og gør hvad de kan, for at deres forældre ikke ældes naturligt.



Ole Berg

Lise Berg

=====

E) Ole Berg, født d. 8/4-1940 på Frederiksberg, søn af Johs. og Ragna Berg, født Esborg.

Udlært bygningsssnedker i Silvan i 1959. Ansat i firmaet i 27. år. Dags dato ansat i Fa. Brockhuus-Silvan, Glostrup. Vi bor i et én-familiehus på Granvej 17, 3650 Ølstykke.

Gift med:

Lise Berg, født den 30/3-1939 på Rigshospitalet i København, datter af forvalter Aksel Ivar Nielsen og husmoder Lilly Mary Nancy Nielsen, født Andersen.

Efter realeksamen i 1956 ansat som assistentelev på Københavns Rådhus i Magistratens 4. afdeling. Udlært 1961.

Ansat i 16. år. Hjemmegående husmoder fra 1974 til 1980.

I/5-1980 ansat på deltid som sekretær i De danske Provinsbankers Forening i København, og arbejder stadig der.

Børn:



Carsten Berg

=====

I) Carsten Berg, født d. 28/10-1969 på Rigshospitalet i København. Skolegang i 9. år på Frederikssund private Realskole. I/7-1985 ansat som arbejdsdreng hos Fa. Nissan, Frederikssund. I/8- 1986 bliver Carsten mekanikerlærling i samme Firma.



Charlotte Berg

=====

Charlotte Berg, født d. 25/7-1972 på Rigshospitalet i Københ. Går i 7. klasse på Maglehøjskolen i Ølstykke.



Sigrid - Finn - Werner Esborg

=====

2) Werner Esborg, født den 2. februar 1910 i Esbjerg, søn af Jens Jensen Esborg og Kirsten Pedersen Døj, gift med Sigrid Berg, født den 13. august 1911 i Bogense, datter af mekaniker Jørgen Pedersen Berg og hustru Hansine Berg. Werner Esborg, maskinmester-pensionist, sejlede i tre år, var derefter maskinmester for Frederiksberg kommune i 35 år. Sigrid Berg var forskolelærer i Valby og Christianshavns Døttreskole i 26. år.

Bosat: Nørrevold 38, Varde.

De har sønnen:



Efter Finns ordination i Budolfi kirke
i Ålborg den 6 august 1967.

A) Finn Esborg, født den 13. december 1939, gift med ergoterapeut Bodil Lawaetz, født den 24. februar 1940, datter af pastor Keld Lawaetz og hustru Inger, Århus. Bodil er født i Herning.

Finn Esborg blev cand theol i 1967, var sømandspræst i Lissabon i fem år. Sognepræst i Uldum fra august 1972.

De har børnene:

- 1) Henrik Esborg, født den 5. december 1965. HH eksamen 1985.
- 2) Pernille Esborg, født den 15. maj 1967. Gymnasieelev, Tørring.
- 3) Christian Esborg, født den 10. juni 1970. 10-klasselev i Lindved.



Henrik Esborg



Pernille Esborg

Christian Esborg

Slægten efter Hans Jensen, den femte af Jens Sørensens børn, udarbejdet af Hans Brofeldt, udsendelsesleder i Danmarks Radio, Jellerød Have 63, 2980 Kokkedal.

5) Hans Jensen, født på " Amstelborggård " døbt d. 1. novbr. 1794 i Strellev kirke, død d. 25. febr. 1870 som aftægtsmand i Nørhede, Lyne sogn, gift d. 8. jan. 1820 med

1) Abelone Kirstine Jørgensdatter, døbt d. 4. decb. 1796, død den 19. aug. 1837. - De havde børnene:

5.1.) Else Marie Hansdatter, født d. 8. november 1820.

5.2.) Kirstine Hansdatter, født d. 25. novbr. 1822.

5.3.) Jørgine Hansdatter, født d. 9. febr. 1826.

5.4.) Jens Hansen, født 1828.

5.5.) Anne Marie Hansdatter, f.d. 16. sept. 1830, død apr. 1891.

5.6.) Hansine Lovise Hansdatter, født 1833, død 22. marts 1907 i Malt, Folding, gift m. Nikolaj Kristensen. Havde 2. børn.

Hans Jensen gift anden gang med

2) Kirsten Nielsdatter, Skjern. - De havde ingen børn.

5.1.) Else Marie Hansdatter, født d. 8. novbr. 1820, gift med Mads Jensen, født 1831 - husmand - de havde børnene:

5.1.1.) Jens Peder Jensen, født d. 22. juli 1858 i Folding sogn, død d. 15. juli 1944.

5.1.2.) Anne Jørgine Jensen, født d. 15. jan. 1861.

5.1.3.) Hans Jensen, født ? - død 1892.

5.1.2.) Anne Jørgine Jensen, gift med Laurids Hansen Nielsen Holtsø, f.d. 1/5-1848 i Vamdrup, død 1/2-1921, Fredericia.

Stationsbud, senere ledvogter. - De havde børnene:

5.1.2.1.) Viggo Holtsø, født d. 20/8-1895, død 1960.

5.1.2.2.) Marie Abelone Holtsø, f.d. 20/8-1898, død 1978.

5.2.) Kirstine Hansdatter, født d. 25/II-1822, død i apr. 1891.
gift med Peder Thomsen, - De havde børnene:

5.2.1.) Abelone Marie Pedersen, født d. 7/I-1846.

5.2.2.) Anna Pedersen, født d. 2I/I2-1847, død d. 28/5-1920.

5.2.3.) Jørgine Pedersen, født d. 2/2-1850. d. 19/10 1924

5.2.4.) Ane Marie Christine Pedersen, født d. 30/4-1852 i
Nørhede, død d. 20/II-1930.

5.2.5.) Thomas Madsen Pedersen, født d. 7/8-1854, død d.
29/2-1876.

5.2.6.) Hans Pedersen, født d. 25/I2-1856.

5.2.7.) Kirstine Pedersen, født d. 2I/I-1859, død d. 18/4-1861.

5.2.8.) Kirstine Pedersen, født d. 18/6-1861.

5.2.9.) Jens Pedersen, født d. I/7-1862.

5.2.10.) Nielsine Pedersen, født d. I/2- 1865.

=====

Peder Thomsen og hustru boede i nogle år på Nørbølling mark,
han ernærede sig som urmager. Han døde d. 3I/5-1878 af T.B.
og blev begravet i Brørup. Kirstine Hansdatter er død hos en
datter i Fredericia d. 23/4-1891 og begravet på Sankt Micha-
elis kirkegård d. 29/4-1891.

5.2.2.) Anna Pedersen, født d. 2I/I2-1847 i Nørhede, gift med
Jens Peter Bohmsen, født 1851 i Vorbasse, død d. 2I/6-1899 i
Fredericia. Han var skibsfyrbøder. - De havde børnene:

5.2.2.1.) Peter Bohmsen,

5.2.2.2.) Thomas Andreas Bohmsen,

5.2.2.3.) Frederik Petrus Bohmsen,

5.2.2.4.) Christian Bohmsen,

5.2.2.5.) Albert Bohmsen,

5.2.2.6.) Laura Bohmsen,



Peder Thomsen - Kirstine Hansdatter, 5.2.
 Kirstine Hansdatter med barnebarn
 Thomas Brofeldt, 5.2.4.I.

=====

Peder Thomsen overtog sin svigerfars fæstegård i Nørhede. Han var i en årrække kirkevæрге ved Lyne kirke. Efter at have opnået tilladelse dertil, lod han mange år senere gården bygge om, først for egne midler, men da han bagefter, i henhold til ovennævnte tilladelse, skulle have pengene godtgjort hos amtet, blev han bedraget af den sagfører, som var amtets tillidsmand. Han måtte derefter gå fra gården, vistnok i 1868. Gården købtes af en Peder Møller, den brændte senere og blev genopbygget ude på marken.

Peder Thomsen var efter sigende ikke nogen dygtig landmand, derimod var han ferm til flere håndværk, f.eks. var han pumpeborer og urmager. Han var desuden landsbyens spillemand, han var en fremragende violin-og klarinet-spiller. Nogle rygter vil vide, at han var glad for de våde varer, men det får stå hen i det uvisse. Et andet er sikkert, han var meget religiøst interesseret. Der findes endnu i familien, hos Agnete Else Brofeldt, hans spændebibel, hvori hans mange mærker, der endnu ligger hvor han efterlod dem, viser at han var en flittig bibellæser. Den sidste dag han levede, sagde han til sin kone, at han var så glad i dag. Og da hun spurgte ham hvorfor han var glad, svarede han: " Fordi jeg i dag skal hjem til Vorherre."

5.2.I.) Abelone Marie Pedersen, født d. 7/I-1846, gift med Laurids Hamsen Nielsen, født d. I/5-1848 i Vamdrup, død den I/2-1921 i Fredericia. Familien fik den 28/4-1913 navnet Holtsø, men børnene er døbt Nielsen.

De har børnene:

5.2.I.I.) Hams Holtsø, født i Fredericia, gift med Karoline Holtsø. Adobterede drengen Carl, der blev far til optiker Louis Nielsen. Ålborg.

5.2.I.2.) Christian Holtsø, født d. 3/9-1878 i Fredericia, død 1951 i Fredericia, gift med Elisabeth Fredericia, født i København. (Søster til 5.2.3.4.s kone, Agnes Fredericia.

5.2.I.3.) Frederikke Holtsø, gift med Frederik Arvø, Odense.

5.2.I.4.) Alfred Viggo Holtsø, født d. 2/4-1885, død d. 16/6-1965, gift med Agnes Fredericia, søster til Elisabeth Fredericia, der blev gift med 5.2.I.2.)

De havde børnene:

5.2.I.4.I.) Villy Holtsø, født d. 2/6-1909 i København, død d. 28/2-1980 i Tønder. Han var ugift.

5.2.I.4.2.) Tage Holtsø, født d. 28/6-1912 i Skjern, Trykker, bosat i København, gift den 4/9-1965 med Anna Lise Baunsgård, født d. 13/I-1934 i København.

De havde sønnen :

5.2.I.4.2.I.) Thomas Holtsø, født d. 22/5-1963 i København.

5.2.I.4.3.) Hans "Dixie" Holtsø, født d. 13/2-1914 i Lunderskov. Musiker, bosat i København, gift med Kirsten Lykstoft, født d. 28/5-1920 i København. Parret er skilt. De har datteren:

Lisbet Holtsø, født d. 23/2-1951 i København.

5.2.I.4.4.) Vagn Holtsø, født d. 25/5-1918 i Esbjerg, bosat Kbh. Gift d. 21/7-1950 med (Bryggeriarbejder)

Annelise Bjørn, født d. 16/3-1924 i København. De har børnene:

5.2.I.4.4.I.) Kitte Holtsø, født d. 2/I-1951, har sønnen:

5.2.I.4.4.I.I.) Kristian Holtsø, født d. I/I2-1980.

5.2.I.4.4.2.) Jes Holtsø, født d. 30/I2-1956. Han medvirkede som skuespiller i "Olsen-banden", og huset på Christianshavn, hvor han var flyttemand Olsens søn.

5.I.2.) Anne Jørgine Jensen, født d. 15/I-1861, gift med Laurids Hansen Nielsen Holtsø, født d. 1/5-1848 i Vamdrup, død d. 1/2-1921 i Fredericia. Han var stationsbud, senere ledvogter. Han var tidligere gift med Anne Jørgines kusine

5.2.I.) Abelone Marie Holtsø. De havde børnene:

5.I.2.I.) Viggo Holtsø, født d. 20/8-1895 - snedkersvend - død 1960, gift d. 2/7-1938 med

Caroline Marie Christensen, født Kruse d. 28/Io-1905, Ager- skov, død d. 26/8-1969 i København. De havde sønnen:

5.I.2.I.I.) Finn Jørn Holtsø, født d. 29/II-1938, København. Gift d. 3/II-1962 med (Direktør)

Sonja Christensen, født d. 21/2-1938, Silkeborg. De har døtrene:

5.I.2.I.I.I.) Helle Holtsø.

5.I.2.I.I.2.) Gitte Holtsø.

5.I.2.2.) Marie Abelone Holtsø, født d. 20/8-1898, død 1978, gift d. 18/Io-1924 i Fredericia med maskinsætter

Gunnar Sørensen, født d. 19/Io-1899 i Svendborg, død 1978 i Esbjerg. - De har børnene:

5.I.2.2.I.) Gram Bo Sørensen, født d. 11/6-1926 i Esbjerg. Trafikpilot. Gift 10/3-1986 i Roskilde m. Lissie Hansen.

5.I.2.2.2.) Kaj Oluf Sørensen, født d. 24/7-1935 i Esbjerg, Ingeniør, gift d. 23/6-1984 med

Mise Tilla Hoffmann Kofod, født d. 18/12-1939 i København.

=====

Anne Jørgine - Laurids Holtsø.



5.2.2.) Anna Pedersen, f.d. 21/12-1847 i Nørhede, død d. 24/5-1920 i Fredericia, gift med

Jens Peter Bohmsen, født d. ? 1851 i Vorbasse, død d. 21/6-1899 i Fredericia. Han var skibsfyrbøder på Lillebæltsoverfarten.

De havde børnene:

5.2.2.1.) Peter Bohmsen, f. og d. ukendt.

5.2.2.2.) Thomas Andreas Bohmsen, f.d. 17/9-1876, d. 24/6-1944.

5.2.2.3.) Frederik Petrus Bohmsen, f. og d. ukendt.

5.2.2.4.) Christian Bohmsen, f. og d. ukendt.

5.2.2.5.) Albert Bohmsen, f. og d. ukendt.

5.2.2.6.) Laura Bohmsen, f. og d. ukendt.

5.2.2.2.) Thomas Andreas Bohmsen, gift med fabrikspige, væverske, Hansine Frederikke Jensen, f. d. 4/8-1876, død 30/6-1960.

De havde børnene:

5.2.2.2.1.) Esther Jensine Ingerline Bohmsen, f. ukendt, gift m. Walter A. Nielsen, f. 1902. De havde børnene:

5.2.2.2.1.1.) Inge Nielsen.

5.2.2.2.1.2.) Poul Børge Nielsen, f. 2/8-1928.

5.2.2.2.1.3.) Jørgen Eigil Nielsen, f. 2/7-1930.

5.2.2.2.1.4.) Karl Helge Bohmsen, f. 19/6-1932. Skuespiller og rektor på Teaterskolen i Odense.

5.2.2.2.1.5.) Lilian Kirsten Nielsen, f. 1/5-1934.

5.2.2.2.1.6.) Ellen Rigmor Nielsen, f. 16/10-1937.

5.2.2.2.2.) Solveig Carmen Rita Bohmsen, f. 27/11-1916, gift m. Oluf Olesen, ingeniør, f. 4/8-1915. Solveig er kordegn.

De har bornene)

5.2.2.2.2.1.) Ole Olesen, organist, f. 20/3-1943, gift med Anne-Lise Beck Jensen, musikskolelærer, f. 9/12-1938.

5.2.2.2.2.2.) Per Olesen, cand phil f. 23/7-1948.

5.2.2.4.) Christian Bohmsen, gift med Emilie, datter: Ina.

5.2.2.5.) Albert Bohmsen, gift m. I. Milior, 2. Rigmor. Børn:

5.2.2.5.1.) Doris Bohmsen.

5.2.2.5.2.) Aase Bohmsen.



5.2.2.) Anna Bohmsen - Jens Peter Bohmsen

=====



N. Hansen

ODENSE
Klostervej, 5.

5.2.2.) Anna - Peter - 5.2.2.5.) Albert Bohmsen



Familien Bohmsen i Fredericia 1920.

Stående bagest:

Albert Bohmsen - Frederik Bohmsen - Anders Thygersen -
 Peter Bohmsen - Thomas Bohmsen - Christian Bohmsen -
 Chresten Bohmsen - Esther Bohmsen - Anna Bohmsen -
 Anny Bohmsen - Laura Larsen (f.Bohmsen)

Siddende på stole:

Kristine Bohmsen - (Frederiks kone) Hansine Bohmsen -
 (Thomas's kone) med deres datter Solveig på skødet -
 Emilie Bohmsen (Christians kone) Mariane Bohmsen -
 (Peters kone) Jens Peter Bohmsen (Frederiks søn) -
 Ina Bohmsen - (Christian og Emilies datter)

5.2.2.2.) Thomas Andreas Bohmsens Levnedbeskrivelse:

Jeg er født i Fredericia den 17. September 1876 som søn af Anne og Jens Peder Bohmsen, Skibsfyrbøder ved D.S.B. Lillebæltsoverfarten.

Jeg har fået almindelig Borgerskole Uddannelse. Tidligt begyndte jeg, tillige med mine Søskende, 7. ialt, at hjælpe med til Hjemmets Ophold ved at have Byplads i en af Byens største Boghandler. Efter min Konfirmation 5. Oktober 1890, kom jeg i Bryggerlære i Vejen; men da jeg havde større Lyst til at komme ind ved Statsbanerne, havde jeg det Held at komme i Betragtning, og blev ansat som Skibsdreng ved Lillebæltsoverfarten den 27. Marts 1892, hvor jeg kom til at gøre Tjeneste sammen med min Fader. Jeg oplevede i Årene 1892-93-94 at være med til at sidde indefrosset i Isen flere Gange i Bæltet med ret mange Mennesker om bord. Det ene år havde vi et par Vognladninger Heste om bord. Vi måtte da gå over Isen fra Færgen til Strib, for at skaffe Foder til Hestene. Den ene Vinter spadserede jeg over Isen fra Strib til Fredericia, for at hente Mad til min Fader og mig selv. I Aaret 1896 den 10. April, blev jeg indkaldt til Infanteriet ved 26. Bataillon i Odense, det var herlige Dage, hvor man lærte saavel Opdragelse som godt Kammeratskab. Efter endt Tjeneste blev jeg hjemsendt den 8. Oktober samme Aar, overtog atter min afbrudte Tjeneste ved Lillebæltsoverfarten. Første Jan. 1897 blev jeg efter ansøgning ansat ved Trafikafdeling og forflyttet til Vejle Station, og efter et halvt Aars Tjeneste der, blev jeg forflyttet til Fredericia efter eget Ønske. Paa denne Station var jeg ansat til 1. November 1911. Jeg var i Mellemtiden blevet viet til Hansine Frederikke Jensen, som jeg har den Glæde at være sammen med Dato, og vi er begge raske og glade trods Tidens Vanskeligheder. 1. September 1911 forflyttedes jeg til Esbjerg, hvor jeg den 27. Marts 1917 holdt 25. Aars Jubilæum. 1. Juni samme Aar blev jeg forfremmet til Cvpt. af 2. Grad i Herning. I Esbjerg oplevede jeg den store Bramminge Ulykke den 23. Juli 1917, hvor jeg selv kom med til at gøre aktiv Tjeneste. Vi samlede syge og saarede, lagde dem paa Baarer, for derefter at følge paa Hospitalerne til Indlæggelse. Det var et uhyggeligt Syn, som jeg aldrig kan blemme.

I Herning gjorde jeg Tjeneste i 2 Aar som anden Grads Overportør, den 1. Oktober 1919 forfremmet til Overportør af første Grad. Jeg blev derefter 1. Juli 1920 forfremmet til Pakhusformand i Esbjerg, hvor jeg igen gjorde Tjeneste til 1. August 1923. Derefter blev jeg forflvttet til Hillerød, efter eget Ønske i samme Stilling. Den 1. December 1926 blev jeg forfremmet til Pakhusmester af anden Grad i København på Godsbanegården. 1. November 1931 forfremmedes jeg til Pakhusmester af første Grad, stadig på Godsbanegården.

Såvel jeg som min Hustru og mine Børn var glade ved at være i København. Jeg har i mit Ægteskab to Døtre. Den ældste af dem gjorde i Aarene fra 1916 til 1929 Tjeneste som Kontorist paa Esbjerg Godsbanegaard, hvorefter hun tog sin afsked for at blive viet til Trafikassistent V.A.Nielsen, der er tjenstgørende i Aahus. Den næste Datter tog Studentereksamen fra Falkonergaardens Gymnasium i Aaret 1935, men er nu gift med Ingeniør Oluf Olesen, og bosiddende her i København.

Dette er bedstefars levnedbeskrivelse, som han skulle indgive i anledning af sin udnævnelse til Dannebrogsmænd.

Det er en kladde skrevet med blækstift på konceptpapir og tilrettet med blyant af Solveig. Bedstefar var ikke meget for sætningstegn af afsnit og lidt usikker på de store bogstaver, men var ingen dårlig staver. Jeg har forsøgt at gengive kladden med rettelser uden at udbedre åbenbare forskrivelser og manglende rettelser.

Per, 14 marts 1985.

5.2.2.I.) Peter Bohmsen, f. og d. ukendt, gift med Mariane.

De havde børnene:

5.2.2.I.I.) Arvid Bohmsen.

5.2.2.I.2.) Anna Bohmsen.

5.2.2.I.3.) Army Bohmsen.

Kristine Pedersens tvillingpar fra før ægteskab med F.P. Bohmsen: Merry Pedersen og Carla Pedersen. Død 1911 og 1982.

5.2.2.3.) Frederik Petrus Bohmsen, f. 12/1-1879, gift med 5.2.7.)

Kristine Pedersen. De havde børnene:

5.2.2.3.I.) Jens Peter Bohmsen, f. ca. 1905, død 1957.

5.2.2.3.2.) Agnes Bohmsen, f. 1908, d. 26/3-1928.

5.2.2.3.3.) Gudrun Bohmsen, f. 1909.

5.2.2.3.4.) John Frederik Bohmsen.

5.2.2.3.5.) Otto Andreas Bohmsen.

5.2.2.3.6.) Carlo Christen Bohmsen.

5.2.2.3.7.) Mariat Bohmsen (Maddy) f. 1919, d. 1983.

5.2.2.4.) Christian Bohmsen, gift med Emilie. Datter: Ina.

5.2.2.5.) Albert Bohmsen, gift med I. Milior - 2. Rigmor. Børn.

5.2.2.5.I.) Doris Bohmsen.

5.2.2.5.2.) Aase Bohmsen.

5.2.2.6.) Laura Bohmsen, gift med Christen Larsen. Børn.

5.2.2.6.I.) Ove Larsen.

5.2.2.6.2.) Halfdan Larsen.

5.2.2.6.3.) Edith Larsen.

5.2.2.6.4.) Carla Larsen.

5.2.2.6.5.) Carl Helge Larsen.

5.2.2.6.6.) Poul Børge Larsen.

5.2.2.6.7.) Holger Larsen.

5.2.2.6.8.) Olga Larsen.



Familiebillede fra ca. 1927

=====

Agnete - Marie (f. Tønsberg) Helge Nielsen (med Helmer)
 Petra Brofeldt - Erik Brofeldt - Thomas Brofeldt - Ingeborg -
 Anna (m Mogens) Esther Brofeldt - Albert Brofeldt (med Inge)
 Arne.



Hans - Jørgine - Christian - Laura - Elly - Finn.

5.2.3.) Jørgine Pedersen, født d. 9/2-1850 i Nørhede, død d. 19/10-1924 i Frederikshavn. Gift med overportør v.D.S.B. Hans Hansen, født d. 4/5-1849 i V. Revsing, død 1922.

Jørgine bliver omtalt som "en rigtig dame" - flot - myndig, men venlig, og så havde hun forstand på penge.

Hans Hansen var en meget lun og gemytlig person, god til at fortælle. - De havde børnene:

5.2.3.1.) Christian Hansen, født d. 3/7-1879 i Vemb, død i 1962.

5.2.3.2.) Hans Jørgen Georg Hansen, født d. 19/12-1882 i Vemb.

5.2.3.3.) Andreas August Hansen, født d. 24/8-1885 i Vemb.

5.2.3.4.) Olga Kirstine Hansen, født d. 6/3-1889 i Vemb, død 1953.

5.2.3.5.) Andrea Augusta Hansen, født d. 8/6-1891 i Vemb, død d. 10/II-1973 i Frederikshavn.

5.2.3.6.) Georg Hansen, gift med en pige ved navn Olga, hun var ældre end han selv. De fik ingen børn, han forlod hende og rejste til U.S.A. Hans mor Jørgine, fik Frelsens Hær i Amerika til at eftersøge ham, og hun troede til sin sidste time, at han ville vende tilbage, men ingen har siden hørt fra ham.

5.2.3.7.) Hans Hansen blev også gift og fik fire børn, han rejste også til Amerika. En af sønnerne blev uddannet som arkitekt, han virkede ved Det kgl. Teater. En anden søn havde en hatte-forretning.

5.2.3.I.) Christian Hansen, født d. 3/7- 1879 i Vemb, død i marts 1962 i København. Han var togfører, gift med Laura Hansine Nicoline Kristensen, født d. 6/12-1889, død i marts 1967 i Slagelse. - De havde børnene:

5.2.3.I.I.) Elly Hansen, født d. 26/4-1906.

5.2.3.I.2.) Finn Hansen.

5.2.3.I.3.) Ruth Hansine Hansen, født d. 12/4-1917 i Næstved.

5.2.3.I.4.) Grete Jørgine Hansen, født d. 12/4-1917 i Næstved.

5.2.3.I.I.) Elly Hansen, født d. 26/4-1906 i København, gift med plejer på et sindssygehospital

Alfred Johnson, han er engelsk, og parret er bosat i London.

5.2.3.I.2.) Finn Hansen, kaptajn ved D.F.D.S. Gift med Lilian Løve Pedersen, født i Århus.

5.2.3.I.3.) Ruth Hansine Hansen, født d. 12/4-1917 i Næstved. Gift med slagtermester Harald Aakvist, Fredericia.

5.2.3.I.4.) Grete Jørgine Hansen, født d. 12/4-1917 i Næstved. Gift med møbelhandler Erik Ellekær. - De har børnene:

5.2.3.I.4.I.) Jens Ellekær, født d. 1/6-1951, Akademi ingeniør.

5.2.3.I.4.2.) Søren Ellekær, født d. 15/5-1953.

5.2.3.4.) Olga Kirstine Hansen, født d. 6/3-1889 i Vemb, død okt. 1953 på Hjørring Central Sygehus. Gift med bankdirektør Johannes Marius Hoyer Hauschildt, født d. 25/11-1886 i Fr. havn, død i Vrå. - De har børnene:

5.2.3.4.I.) Knud Hauschildt, født 1914 i Vrå, slagteridirektør, gift med lærerinde Klara Martha Marie Louise Lester, f. 27/10-1913 i Hamborg. - De har børnene:

5.2.3.4.I.I.) Peter Hauschildt, født d. 18/12-1942 i Ebeltoft.

5.2.3.4.I.2.) Jørgen Hauschildt, født d. 18/7-1946 i Ebeltoft. Død i marts 1950. - Adoptivbarn:

Helle Hauschildt, født d. 8/4- 1949. Hun er sygeplejerske på Aarhus kommunehospital, hun er gift og har børnene Louise og Søren.

Peter Hauschildt, lærer, født 18/12-1942 i Ebeltoft, gift med Kathrine Bacher. - De har børnene: Jo-Cecilie Hauschildt, f. 1974. Neel Hauschildt, f. 1975. - Parret er skilt.

5.2.3.4.2.) Tom Hauschildt, født 16/6-1922 i Vrå, gift m. Eli Jensen. Børn: Birgitte Hauschildt og Susanne Hauschildt. Tom Hauschildt var kontorchef.



5.2.3.4.) Olga Hansen



5.2.3.5. Augusta Hansen



5.2.3.2.) Georg Hansen

5.2.3.4.2.1.) Birgitte Hauschildt, født d. 12/9-1950, bank-assistent, gift med ingeniør Bjørn Schmelling. Har børnene:

5.2.3.4.2.1.1.) Lotte Schmelling, født d. 3/7-1975.

5.2.3.4.2.1.2.) Helle Schmelling, født d. 16/6-1979.

5.2.3.5.) Andrea Augusta Hansen, født d. 8/6-1891 i Vemb, gift med herreekviperings handler

Ejner Oscar Prip-Bonnesen. - De har børnene:

5.2.3.5.1.) Ellen Prip-Bonnesen, født d. 30/3-1917 i Fr.havn.

5.2.3.5.2.) Svend Prip-Bonnesen, født og død i Fr.havn.

Herreekviperingshandler, gift med

Margit Nielsen, født d. 19/2-1922. - De har børnene:

5.2.3.5.2.1.) Henrik Prip-Bonnesen.

5.2.3.5.2.2.) Jette Prip-Bonnesen, født d. 28/7-1947 i Fr.havn.

5.2.3.5.1.) Ellen Prip Bonnesen, født d. 30/3-1917 i Fr. havn.

Gift med civilingeniør Svend Knudsen Buhelt i beg.af 1939.

Svend Knudsen Buhelt, født d. 20/2-1908. Ved deres giftermål havde Buhelt en kontrakt hos ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen.

Kontrakten lød på bygning af et stykke jernbane i Venezuela.

Svend rejste otte dage efter brylluppet til Sydamerika, og Ellen skulle så følge efter. Det viste sig, at jernbanen var bestilt af en af de politiske ledere i Venezuela. Han havde en bananplantage inde i junglen, og han ville så gerne have en god transportmulighed ud til afskibningsstedet ved kysten.

Ellen kom til Venezuela hen på sommeren 1939, lige før krigen brød ud. Da de to år var gået udløb kontrakten, men nu var der på grund af krigen ingen mulighed for at komme til Danmark.

Svend havde forbindelse med Christiani & Nielsens New York kontor, og han fik flere opgaver på stedet. Samtidig tog de begge del i det arbejde, der blandt danskere i Venezuela havde til formål at støtte Danmark og danskerne under krigen. Ingeniørarbejde var der så rigeligt af, at parret først vendte hjem til Danmark længe efter krigen. Deres fire sønner blev født i Venezuela.

5.2.3.5.1.1.) Søren Prip Buhelt født d. 21/12-1940.

5.2.3.5.1.2.) Anders Prip Buhelt, født d. 5/4-1943.

5.2.3.5.1.3.) Christian Prip Buhelt, født d. 27/4-1944.

5.2.3.5.1.4.) Niels Prip Buhelt, født d. 20/12-1951.

5.2.3.5.1.1.) Søren Prip Buhelt, født i Venezuela, gift i Danmark med Ellis. De havde døtrene Lone og Nina. Søren Prip Buhelt var teknikum ingeniør.

5.2.3.5.1.2.) Anders Prip Buhelt, født i Venezuela, gift i Danmark med Hanne Munkholm Petersen, født i København. De havde børnene: Thomas og Louise. A.P. Buhelt var tømrer.

5.2.3.5.1.3.) Christian Prip Buhelt, født i Venezuela, gift i Danmark med Jytte Nielsen, Esbjerg. De har datteren Lene. C.P. Buhelt er salgschef.

5.2.3.5.1.4.) Niels Prip Buhelt, født i Venezuela d. 20/12-1951.

5.2.3.5.2.1.) Henrik Prip Bonnesen, født 19/6-1945, Fr.havn, lektor v. Nordjyllands amts gymnasium, gift m. Merete Gade Johansen, født i København d. 10/8-1945. - De har børnene:

5.2.3.5.2.1.1.) Anders Prip Bonnesen, f.d. 25/10-1971 i Århus.

5.2.3.5.2.1.2.) Pernille Prip Bonnesen, født d. 24/3-1974 i Grindsted.

5.2.3.5.2.1.3.) Anne Sofie Prip Bonnesen, født d. 5/6-1976 i Grindsted.

5.2.3.5.2.2.) Jette Prip Bonnesen, født d. 28/7-1947 i Fr.havn. Konsulent for specialundervisningen i Hjørring, gift med skoleinspektør Jens Erik Bonné, født d. 3/1-1944.

De har børnene:

5.2.3.5.2.2.1.) Morten Prip Bonné, født d. 24/4-1975 på Tåsinge.

5.2.3.5.2.2.2.) Mette Prip Bonné, født d. 20/12-1978 på Tåsinge.



5.2.4.) Ane Marie Christine Pedersen, født d. 30/4-1852 i Nørhede, død d. 20/II-1930 i Hjørring. Gift d. 2/9-1885 med Jens Christian Pedersen, fra 30/3-1907 var navnet Jens Chr. Brofeldt. Stilling: "Lagerist" dvs: Bryggeriarbejder. På sin 25-års jubilæumsdag på Spritfabrikken Fortuna, modtog han følgende skrivelse:

Herr. Chr. Brofeldt, Forhaabnings Allé 43, hersteds.

Vi beder Dem modtage medfølgende som en Hilsen til Jubilæumsdagen, samtidigt med at vi bringe Dem vor Tak for Deres Arbejde i Selskabets Tjeneste i de forløbne 25. År.

Kjøbenhavn, den 27. August 1918.

AKTIESELSKABET

Spritfabrikken Fortuna.

P. Thomsen, den adm. Direktør.

Med dette brev fulgte et smukt lomueur.

De havde børnene:

5.2.4.1.) Thomas Martin Brofeldt.

5.2.4.2.) Hans Peder Carl Brofeldt.

5.2.4.3.) Albert Georg Brofeldt.

5.2.4.4.) Anna Kirstine Helene Brofeldt.

Billedet taget i København omkring 1885.

5.2.4.) Ane Marie Christine Pedersen, f.d. 30/4-1852 i Nørhede, død d. 20/II-1930 i Hjørring, gift d. 2/9-1885 med Jens Christian Pedersen, f.d. 16/12-1857, søn af husmand Peder Carlsen i Brofelde på Holbækegnen. Fra 30/3-1907 var navnet Jens Christian Brofeldt. Stilling: "Lagerist" - Bryggeriarbejder. - De havde børnene:

5.2.4.1.) Thomas Martin Brofeldt, f.d. 14/8-1886 i København, død d. 17/3-1950 i København. Overintendant.

5.2.4.2.) Hans Peder Carl (Brofeldt) f. 6/8-1888 i København, død d. 6/12-1888 i København.

5.2.4.3.) Albert Georg Brofeldt, f.d. 10/10-1889 i København. død d. 27/II-1966 i Glostrup. Alle børn er selvfølgelig døbt Pedersen. De tre af dem fik ligesom forældrene navnet Brofeldt,

5.2.4.4.) Anna Marie Helene Brofeldt, f.d. 19/3-1894 i Københ. død d. 13/II-1962 i Glostrup.

=====

5.2.4.1.) Thomas Martin Brofeldt, f.d. 14/8-1886 i København, død d. 17/3-1950 i København, gift d. 9/II- 1913 med Marie Frederikke Tønsberg, f.d. 19/7-1885, død d. 21/2-1955.

De har børnene:

5.2.4.1.1.) Agnete Else Brofeldt, f.d. 20/8-1914.

5.2.4.1.2.) Ingeborg Kristine Brofeldt, f.d. 14/1-1917.

5.2.4.1.3.) Erik Valdemar Brofeldt, f.d. 20/9-1918, han er organist ved Grøndalskirken i København.

Ingen af de tre ovenstående har børn.



5.2.4.)Ane Marie Brofeldt - Jens Chr. Brofeldt



5.2.4.3.)Albert-5.2.4.I.)Thomas- 5.2.4.4.)Anna



Thomas - Erik - Agnete - Marie - Ingeborg

5.2.4.I.) Thomas Martin Brofeldt, født d. 14. aug. 1886, død den 17. marts 1950. (Overintendant) gift d. 9/II-1913 med Marie Frederikke Tønsberg, født d. 19. juli 1885, død den 21. febr. 1955. - De havde børnene:

5.2.4.I.I.) Agnete Else Brofeldt, født d. 20. aug. 1914.

5.2.4.I.2.) Ingeborg Kirstine Brofeldt, født d. 14. jan. 1917, - død af sclerose d. 30/12-1948.

5.2.4.I.3.) Erik Valdemar Brofeldt, født d. 20. sept. 1912. Organist ved Grøndalskirken i København.

Under Krigens sidste tid var Thomas Brofeldt gået "under jorden" på Langeland. Der var fare for, at alle højerestående officerer ville blive arresteret af Gestapo. Hver dag holdt Thomas telefonisk kontakt med familien via kode. Hvis Gestapo var der, ville telefonen blive besvaret med "ja" i stedet for "hallo". En dag havde Gestapo været der, og det affødte verdens mest ordfattige, men betydningsfyldte samtale. "Ja" - "Ja"?? - - - "Ja"!

Thomas var officer inden for intendankorpset med tjeneste bopæl på Kastellet i København. I 1930 blev Thomas Ridder af Dannebrog, og han var til sin død direktør for Hærens Brødfabrikker.

5.2.4.I.I.) Agnete Else Brofeldt, født den 20. august 1914. Hun blev uddannet som sangerinde, først hos koncertsangerinde Johanne Grauslund, og senere - under krigen - hos Villie Hagbo Petersen og kammersangerinde Else Schøtt. Agnete Else Brofeldt virkede fra 1938 i "Dansk Mensurat Cantori" samt i Eliaskirken og Andreaskirken. Desuden har hun givet talrige koncerter.

Gift med Vilhelm Frederik Andersen, der gennem en årrække var lærer på Handelshøjskolen og købmandsskolen. Fra 1930 var han ansat i Finansministeriet. Fra 1944 kgl. udnævnt hovedbogholder.

5.2.4.I.2.) Ingeborg Kristine Brofeldt, f.d. I4/I-1917, død af sclerose.

5.2.4.I.3.) Erik Valdemar Brofeldt, født den 20. sept. 1918. Organist ved Grøndalskirken i København.



Agnete Andersen, f. Brofeldt.



Agnete Andersen - Vilhelm Andersen.
Smuk koncert i K.F.U.M.

Det var store opgaver, det udvidede kirkekor, under pastor Poul Pedersens ledelse, havde givet sig i lag med til koncerten onsdag aften i "Casino", til fordel for K.F.U.M.s Byggefond.

Niels W. Gades "Elverskud" og Carl Nielsens "Fynsk Forår". Og de mange sangere under Poul Pedersens ledelse, kløede løs på opgaverne, således at helhedsindtrykket vist må siges at være godt. Det var en anselig mængde sangere og sangerinder, der medvirkede, suppleret med forskellige københavnske sangere: Torsten Jørgensen, Valborg Garde og Agnete Andersen, som Poul Pedersen fik til at smelte sammen.

Inden man sprang ud i "Elverskud", sang koret "Serenade" af J. P. Schultz, hilst med bifald. "Elverskud" kræver en klangskøn tenor til hr. Olufs parti, det magtede hr. Torsten Jørgensen ikke helt. Men han slap hæderligt fra det, og folk klappede begejstret. "Sommerlyst" med musik af Heise, der blev sunget af de tre københavnske sangere, suppleret med Poul Pedersen, var vist den sang publikum syntes bedst om, og den måtte gives da capo.

Til slut sang koret "Fynsk Forår", hvori Frode Foldager, Ringsted, og Niels Jørgensen, Ringsted, havde hver sin barytonsolo.

Der var stort besøg til koncerten, som afsluttedes af grosserer Charly Andersen, der takkede på K.F.U.M.s vegne.

Agnete har desuden medvirket ved koncerter, hvor hun har sunget sammen med sin fætter Otto Tønsberg, og hun har medvirket i radio-programmer. Koncerten afholdtes d. 7. maj 1942 i Ringsted.

5.2.4.1.3.) Erik Valdemar Brofeldt er uddannet som organist og pianist ved Det kgl. danske Musikkonservatorium med Finn Viderø og Ethan Rosenkilde Larsen som lærere. Han tog den store organisteksamen i juni 1944, og i 1946 kantoreksamen. I 1954 blev Erik uddannet som klaverstemmer hos Louis Zuricki. Eriks første Organiststilling var i Skelby § Gundeslev fra august 1950 til August 1951, hvor han overtog embedet ved De døves kirke, København. Han overtog embedet efter sin fætter Arne Brofeldt. Denne stilling havde han indtil 1957, hvor han den 6/10. med kirkeministeriets udnævnelse, overtog embedet som organist ved Grøndalskirken, København. Fra dette embede trak han sig tilbage d. 1/7-1983, tildels for at hellige sig yderligere studier inden for musikvidenskaben. Erik Brofeldt har komponeret en hel del for orgel, hvoraf bl.a. en række salme-forspil er blevet udgivet. Gennem en veninde til søsteren Ingeborg, kom Erik i forbindelse med det finske sprog, som han har studeret ,dels hos private lærere, og siden på Københavns universitet med bifagseksamen. Hans musikalske evner blev opdaget på et meget tidligt tidspunkt, og han viste sig at have " Absolut gehør."

5.2.4.3.4.) Else Brofeldt er nysproglig student fra Zahles skole 1966, hun er uddannet som fysioterapeut fra Thilmanns kursus i 1972. Efter to korte perioder på Blegdams hospital, kom hun til Frederiksborg amts fysiurgiske sygehus i Esbønderup i okt. 1972. Efter fastansættelse juni 1973 har hun virket som instruktions fysioterapeut fra 1974 - 1975, og fra jan. 1981 har hun været afdelings fysioterapeut. Hun bor i Esbønderup.

LEVNEDSBERETNING

=====

Undertegnede Overintendant Thomas Martin Brofeldt, Regnskabsfører ved Kystartilleriet, der ved allerhøjeste Rescript af 24. September 1930 at regne, skal herved afgive nedenstående Selvbibliografi.

Jeg er født i Kjøbenhavn (Turesensgade 5) den 14. August 1886 som ældste Søn af Brønderiarbejder (dengang Bryggeriarbejder) Jens Christian Pedersen og Hustru Ane Marie Kristine, f. Pedersen. Far har for sig selv og os Børn under 20. Marts 1907 hos Birkedommeren paa Frederiksberg Birk løst Navnebevis med Ret til at føre Familienavnet "Brofeldt", afledet af Fars Fødeby Brofelde, beliggende i Kvamdlose Sogn, Holbæk Amt, hvor Far er født den 16. December 1854 som Søn af Husmand Peder Karlsen og Hustru.

Mor er født den 24. April 1852 i Lyne By af Lyne Sogn, Ringkøbing Amt som Datter af Gaardejer Peder Thomsen og Hustru.

Jeg har 2. Søsken, en Bro'r - Albert Georg, der er cand pharm her i Kjøbenhavn, og en Søster - Anna Kirstine Helene, der er gift med cand mag Helge Nielsen, Leder af Centralbiblioteket for Hjørring Amt og bosiddende i Hjørring.

Mit Barndomshjem var et religiøst Hjem. Fa'r og Mo'r tilhørte begge ved deres Ægteskabs Indgåelse i 1885 den evangelisk-lutherske Frikirke, hvor de havde lært hinanden at kende.

I den er vi Børn døbt af forlængst afdøde Pastor N.P. Grunnet. Siden 1912-13, saavidt jeg husker, har vi alle tilhørt Folkekirken. Far's og Mor's Stræben gik altid ud paa at give os Børn det bedste, de evnede, både i aandelig og timelig Henseende; vi havde saaledes et særdeles godt og lykkeligt Barndomshjem, og holder Mindet herom højt i Ære.

For mit Vedkommende kom jeg efter et Par Aar at have været Elev i forskellige Kommuneskoler her i Byen, den 1. Januar 1896 ind i "Det forenede Velgørenheds Selskabs Drengeskole", der dengang havde til Huse i Aabenraa 29, det nuværende Rosenborg-hus. Nu hedder Skolen "Frederik Barfods Mindeskole". Skolen er nu beliggende på Frederiksberg. Her gennemgik jeg i Aarene 1896-1901 Skolens 6. Klasser og tog i Januar 1902, almindelig Forberedelseseksamen ved Kjøbenhavns Universitet.

Denne Skole er noget for sig selv, drevet, som den i hvert Fald dengang blev af frivillige, ulønnede Lærerkrafter, hvad der imidlertid medførte den Ulempe, at Lærerpersonalet hyppigt skiftede. Der var dog også Lærere, der uden ringeste Vederlag havde virket der i over de 40. Aar. Jeg mindes her cand phil Ludvig Trier, der var utrættelig, naar det gjaldt om at bibringe os Kundskaber, vi kunne få Brug for. Han underviste i dansk Litteratur og engelsk, og var han syg, maatte vi ofte gaa hjem til ham i hans Timer. Særlig maa jeg dog fremhæve Skolens daværende Leder, Inspektør Marius Lund, og Historielæreren, cand polit Heering. Førstnævnte var en Mester til at undervise i Matematik, medens sidstnævnte altid stræbte efter at vække i os Elever en levende Kærlighed til vort Fædreland og dets Historie. Disse to Fag fik derfor også min Hovedinteresse.

Det var efter Nutidens Forhold en anstrengende Skolegang, idet vi som Regel gik to Gange om Dagen, nemlig 3. a 4. Formiddagstimer mellem kl. 8. og kl. 12, og 2. a 3. Eftermiddagstimer mellem kl. 3. og Kl. 6. Skønt Vejen var lang, mit Barndomshjem laa paa Vesterbrogade i Nr. 64, var der dog aldrig Tale om andet end gaa i Skole i al Slags Vejr; jeg ved med Bestemthed, at jeg i de 6. Aar aldrig brugte Sporvognspenge.

Hvordan der blev Tid til Lektuelæsning og Hjemmeopgaver, endsi-ge Leg, er mig nu en Gaade; allerede 1898 dyrkede vi foruden alle de elementære Skolefag Matematik samt tre fremmede Sprog. Efter som foran nævnt i Januar 1902 at have taget Præliminærexamen, blev jeg den 14. Februar samme Aar ansat på Kontoret hos det herværende Firma Hartz & Jøns Silke- og Manufakturvarer en gros, der dengang havde Kontor og Lager i Frederiksberggade 28. Jeg maatte kapitulere for 4. Aar for den da almindelige Gage af 10. kr. mdl. det første Aar 20. Kr. mdl. det andet Aar o. s. v. Da vi kun var 4. mennesker på kontoret, blev jeg hurtigt vænnet til at arbejde selvstændigt, og længe imden de 4. Aars Forløb, var jeg kendt med alt paa Kontoret forefaldende Arbejde, særlig alt Bogholderiet vedrørende.

Uagtet jeg saaledes havde godt Udbytte af de 4. Aar, og jeg ogsaa kom godt ud af det med min Chef, tiltalte Forretningslivet mig dog ikke rigtigt. Hvorimod en tidligere, omend maaske kun flygtig Dragelse mod den militære Stand paany vakttes til Live hos mig og voksede kendeligt.

Med mine Forældres Samtykke, søgte jeg derfor efter paa Sessiomen i 1906 at være bleven udskrevet til Fodfolket, Ansættelse ved Hærens Forplejningskorps. Det lykkedes, og den 1. November 1907 mødte jeg som Rekrut ved Korpset paa Wildersgadens Kaserne, hvor jeg i Løbet af de følgende 4. Maaneder gennemgik Korpsets Rekrutskole. Resultatet overgik mine dristigste Forventninger, idet jeg bestod den afsluttende Eksamen som Nr. 1. af hele mit hold. Den 8. Marts 1908 blev jeg af Forplejningskorpsets daværende Chef Generalintendant Bache, udmævnt til Korporal, antaget til 1. Aars frivillig Tjeneste og ansat på Korpsets Skoles Kontor. Denne Tjeneste varede dog kun et par Maaneder, idet der i Sommeren 1908 blev oprettet en ekstraordinær Reserveintendantskole i hvilken jeg efter Ansøgning blev optaget som Elev.

Ogsaa denne Skole der afsluttedes i Begyndelsen af September Maaned samm Aar, bestod jeg som Nr. 1. hvorpaa jeg - ligeledes efter Ansøgning - blev udmævnt til Reserveintendant fra 14. September 1908 at regne antaget til Tjeneste på 1. Aar, og ansat ved a. Regiment i Viborg.

Jeg blev ansat som Intendant ved 6. og 8. Bataillon, og deltog førstnævnte Bataillon i Kamtonnementsøvelsene i September-Oktober 1908, først under Regimentsøvelser i Vendsyssel, og derefter i Divisions- og Korpsøvelser på Sjælland.

I April 1909 blev jeg forsat til 2. Regiments 18. og 22. Bataillon i Helsingør, og gjorde efter opnaaet Tjenestefornyelse og bortset fra et par midlertidige Udkommandoer Tjeneste her, indtil jeg i November 1910 blev hjemsendt, da der som der stod i den Forholdsattest jeg fik, ikke længere havde Midler til Raadighed til min Lønning."

Det var naturligvis en stor Skuffelse for mig; men allerede i Februar Maaned 1911 sendte Forplejningskorpsat ter Bud efter mig. Jeg blev paany antaget til Tjeneste fra 1. Marts nævnte Aar, og atter ansat ved 2. Regiment. Dog kun ved 22. Bataillon. sammen med hvilken Afdeling jeg den følgende April Flyttedag blev forlagt til København. Den 26. April 1911, blev jeg forfremmet til Intendant, og to Maander senere forsat til 1. Generalkommando, en Forsættelse som kom mig ganske uventet, men som glædede mig overordentligt, idet jeg her fik et udmærket Indblik i Administrationstjenesten, og dels påny kom til at tjene under min Chef fra Skoletiden, nu Statsintendant A. L. Eich.

Ham havde jeg lært at sætte meget stor Pris paa. I Efteraa-ret 1911 - 1912 og 1913. var jeg udkommanderet med henholdsvis 3.3. og I. Divisions Stab til Kantonnementsøvelser, I 1911. i Jylland, de 2. andre Aar paa Sjælland. Baade i Sommeren 1912. og 1913. var jeg udkommanderet til Tjeneste ved Ledelsen af Fægtningsskydningerne ved Frederiksværk, allesammen Udkomman-doer som var meget interessante og lærerige.

Ved Sikringsstyrkens Indkaldelse den I. august 1914. som Følge af Verdenskrigens Udbrud, overgik jeg sammen med min Chef, Statsintendant Eich til Overkommandostaben (Arméintendanturen) Vi fik Kontor i Forplejningskorpsets Bygning, Frederiksholms-kanal 30, og fik overdraget alt hvad der vedrørte Sikringsstyr-kens Forplejning. Det var et stort forskelligartet og højst interessant Forretningsområde, baade hvad angaar den egentlige Forplejning af de indkaldte Styrker, og hvad der iøvrigt kunne forefalde saasom Etablering af særlige Rekruttskoler for Fod-folket, Indkvartering i særlige nybyggede Baraklejre og i lejede lokaliteter. Forsyning med Ernæringskort, da Ernærings-vanskelighederne opstod, og hertil en stedse voksende Korres-pondance. Jeg havde den Lykke at forblive tjenstgørende på det nævnte Kontor fra Sikringsstyrkens første til dens sidste Dag. Og efter Sikringsstyrkens Hjemsendelse vendte jeg tilbage til Generalkommandoens Kontor.

Den 15/6-1920 blev jeg forsat til Kystartilleriet, og her har jeg siden haft mit Virkefelt. Den I. Februar 1921. blev jeg forfremmet til Overintendant, og i 1930 blev jeg Ridder af Dan-nebrog.

København, den 16. December 1930.

Thomas Martin Erefeldt.

Overintendant i Hærens Forplejningskorps.



5.2.4.3.) Albert Georg Brofeldt, født den 10. okt. 1889, død den 27. novb. 1966, gift med

Laura Jenny Petra Pedersen, født den 31/12- 1884 i Københ. død den 25/1-1942 i København. Var organist & pianist.

Albert Georg Brofeldt var apoteker i København.

De havde børnene:

5.2.4.3.1.) Arne Bernhard Brofeldt, født den 15/6-1919, død den 11/5-1955, Organist ved Døvekirken i København.

5.2.4.3.2.) Ester Margrete Brofeldt, født den 25/7-1921, i København. Sygeplejerske.

5.2.4.3.3.) Karen Inge Brofeldt, født d. 30/9-1922 i Københ. Andet ægteskab med

Karen Kristine Dagny Hansen, født d. 6/12-1907 i Holbæk, hun er fysioterapeut. - De har børnene:

5.2.4.3.4.) Else Brofeldt, født d. 15/12-1946, i Frederiksberg, Afdelingsfysioterapeut, Esbønderup Sygehus.

5.2.4.3.5.) Hans Brofeldt, født den 11/5-1948.

Udsendelsesleder (Danmarks Radio)



Apoteker Ulrik Proffelt.



Elk

Dagmar Brofeldt (gift. m. Ulund Brofeldt)



5.2.4.3.I.) Arne Bernhard Brofeldt, født den 15/6-1919, død den 11/5-1955. Han var fra sin tidligste ungdom et overordentligt stort musikalsk talent, noget som han havde arvet fra sin far, og dels fra sin mor Petra, som i pianistisk retning var en kapacitet. Allerede som 17-årig spillede han til en radiotransmitteret Gudstjeneste. Han var orgel-elev af Carl Kampmann Arrild, der var organist ved Elias-kirken i København. Fra 1/1-1943 til sin død i 1955 var han organist ved "De døvstummes Kirke," Frederiksberg. Under besættelsen var Arne aktiv i modstandsbevægelsen, men endte efter at være blevet "stukket" i Frøslev-lejren.

5.2.4.3.I.) Arne Bernhardt Brofeldt var fra sin tidligste ungdom et overordentligt stort musikalsk talent, et arv fra sine forældre Albert Georg og Petra Pedersen. Allerede som 17-årig spillede han til en radiotransmitteret Gudstjeneste. Han var gift med Grethe Sørensen, børnebibliotekar, Valby.

De har børnene:

5.2.4.3.I.I.) Susanne Brofeldt, født d. 28/9-1951, gift med Niels Lauridsen, født 1952, Brandmand, Søgård, København.

Susanne Brofeldt er øre, næse, hals læge fra sommeren 1986. Hun er I.reservelæge ved Hillerød Centralsygehus.

De har sønnen:

5.2.4.3.I.I.I.) Søren Brofeldt, født d. 11/8-1985.

5.2.4.3.I.2.) Birgitte Brofeldt, født d. 8/2-1953, gift med Bjørn Jacobsen. Forretningsindehaver: Grammafon forretningerne "Guf". - De har børnene:

5.2.4.3.I.2.I.) Andreas Brofeldt, født d. 21/6-1975.

5.2.4.3.I.2.2.) Caroline Brofeldt, født d. 3/10-1979.

Parret er skiltet i 1985.

5.2.4.3.2.) Ester Margrete Brofeldt tog pigeskoleeksamen fra komtesse Mollkes pigeskole, Østerbro, København. I 1948 fik hun sin uddannelse som sygeplejerske på Holbæk amts sygehus.

Ansæt fra 1948 - 1951 på Svend Norups øre, næse, halsklinik, København, derefter Sct. Josefs hospital i Esbjerg, (øreoperationsgangen) og endelig 11.år i Karl Brandts lægekonsultation. Gift med Jørgen Kjær-Hansen, død 1984.

De har børnene:

5.2.4.3.2.I.) Ellen Kjær-Hansen, født d. 25/5-1951, gift med Jørgen Jacobsen, afdelingsleder i DIG. Ellen Kjær Hansen tog realeksamen 1968, Nordby, Fanø. Uddannet som børnehavepædagog fra Esbjerg Børnehaveseminarium 1974. Siden 1/6-1974 ansat ved Esbjerg tovværksfabriks Børnegård.

5.2.4.3.2.2.) Ole Kjær-Hansen, født d. 1/5-1956, klassisk sproglig student fra Esbjerg Statsskole, læser til erhvervsfaglig korrespondent.



Inge (J. Brofeldt)
5.2.4.3.3.) Karen Inge Brofeldt

5.2.4.3.3.) Karen Inge Brofeldt, født d. 30/9-1922, gift med Aksel Keldsmark Jensen, revisor, han døde tidlig. Datter:

5.2.4.3.3.1.) Anne-Lise Keldsmark, født d. 1/8-1945, gift Møller. Bosat i Tyskland. - Gift igen med

Gøsta Stjernquist, født d. 14/4-1911. De har børnene:

5.2.4.3.3.2.) Max Stjernquist, - Typograf.

5.2.4.3.3.3.) Gerd Stjernquist.

5.2.4.3.3.4.) Ukendt.

5.2.4.3.3.5.) Sonja Stjernquist.

5.2.4.3.3.6.) Albert Stjernquist.

5.2.4.3.3.7.) Ernst Stjernquist.

5.2.4.3.3.8.) Michael Stjernquist.



Albert - Thomas - Jens Chr. - Ane Marie - Anna.
5.2.4.3. 5.2.4.1. 5.2.4. 5.2.4.4.



5.2.4.3.4.) Else Brofeldt

Else Brofeldt, født d. 15/12-1946, i Frederiksberg, gift med Niels Bruun Rasmussen, født d. 9/8-1951, skilt 1985.

De har børnene:

5.2.4.3.4.1.) Kristine Bruun Brofeldt, født d. 24/4-1975. i Hillerød.

5.2.4.3.4.2.) Kamilla Bruun Brofeldt, født d. 22/6-1976. i Hillerød.

5.2.4.3.4.3.) Benjamin Bruun Brofeldt, født d. 21/8-1977. i Helsingør.

5.2.4.3.4.4.) Ulla Bruun Brofeldt, født d. 11/11-1981. i Hillerød.



Abelone - Hans Brofeldt

=====

5.2.4.3.5.) Hans Brofeldt, født d. 11/5-1940, gift den 19/1-1985 i Helleruplund kirke med fysioterapeut-studerende Abelone Heinsen, født d. 6/6-1960 i København, datter af Dan Jørgen Heinsen, tidl. overbibliotekar i Hvidovre. Han er bror til billedhuggeren professor Hein Heinsen. - Hans Brofeldt blev nysproglig student i 1967, læste derefter ved Universitetet. Kom til Danmarks Radio som freelance producer i musikafdelingen i efteråret 1977. I 1979 årsvikariat i Udsendelsesredaktionen - Radio - med fast ansættelse i 1980.

Parallelt hermed hermed studeret sang hos Il. Flemming Hansen, Birgit Bastian, Kirsten Hermansen & Vagn Thordal. Desuden freelance tegner og illustratør.

De har sønnen:

5.2.4.3.5.I.) Markus Brofeldt, født d. 16/6-1985 i Nørsholm.



Glostrup Apotek.

Glostrup Apotek er oprettet den 17. Juni 1863, idet cand. pharm. H. H. A. Siegumfeldt under den Dato fik Bevilling til at anlægge og drive et nyt Apotek i Glostrup. Apoteket fylder saaledes i 1943 80 Aar. Indtil Oktober 1908 var Apoteket beliggende udenfor Byen, der hvor nu Eben-Ezer findes, men har siden da været Hovedvej 101. Apoteker Siegumfeldt var Indehaver af Apoteket til sin Død i 1907; men han havde dog iflg. Bevilling siden 1894 ladet det drive ved Bestyrere, nemlig 1) J. P. C. Ø. F. Holst, 2) A. Breuning, 3) C. L. Petersen og 4) U. F. J. Sprechler. Denne sidste fik efter Siegumfeldts Død Privilegium til Apotekets Drift paa Betingelse af, at han inden eet Aar flyttede det til Glostrup By og endvidere, hvis Ministeriet forlangte det, oprettede et Hjælpeapotek i Taastrup. Dette skete iflg. Bevilling af 11. Marts 1908; men allerede i 1914 blev Taastrup skilt fra som selvstændigt Apotek. Apoteker Sprechler efterfulgtes i 1914 af C. J. B. Vilstrup, og denne atter i 1935 af S. J. Holm. Den nuværende Indehaver, A. C. Brofeldt, overtog iflg. Bevilling af 27. Januar 1942 Apoteket den 15. Marts 1942, efter at Apoteker Holm i September 1941 var afgaaet ved Døden.

5.2.4.3.) Albert Georg Brofeldts Apotek 1942 - 1965. Apoteket blev efter min fars tilbagetræden overtaget af en apoteker Faber, der "moderniserede" den smukke gamle bygning udvendig som indvendig, og dermed ødelagde et meget smukt stykke bygningsmæssigt kultur.

Hans Brofeldt.

Albert Georg Brofeldt fortæller:

Jeg blev født den 10. okt. 1889, min mor har fortalt mig, at det var snestorm den dag, jeg blev født. Jeg tror ikke, der senere har været snestorm på den dato. Vi boede forskellige steder i byen, mens jeg var barn. Nu bør det nok indskydes, af hensyn til folk der senere kommer til at læse dette, at lejligheder, som de var dengang, jeg var barn, ikke var som de er i 1963, hvor jeg skriver dette. Det afviger ikke så lidt fra det, man har nu. WC kendtes ikke, i gården fandtes nogle retirader med åbne tønder, i hvilke man besørgede de nødvendige ærinder. Det var koldt om vinteren at aflægge besøg der, og ofte måtte kvinder eller piger have en mandlig slægtning til at holde vagt i gården så længe. Centralvarme var dengang ligeledes ukendt, man havde almindelige kakkelovne. Der var i reglen gaslamper på trapperne, men de blev slukket kl. 10. Der var også som regel gas i køkkenerne til kogebrug, men det var petroleumslamper, der sørgede for belysningen. Vi havde lejlighed i Dannebrogsgade, Brorsonsgade, Mynstersvej, og derfra til Forhåbningsholms Allé, hvor far og mor fik lejlighed i et havehus. Lejligheden var bedre end nogle af dem vi havde haft før, vi fik både WC og elektrisk lys i den tid vi boede der. Vi børn var efterhånden flyttet til egne hjem, men far og mor boede der, så længe far levede. Men så flyttede mor op til datteren, der boede i Hjørring. Der blev hun så længe hun levede.

Når onkel Laurids, som han hed, kom på besøg i København, så skulle min bror eller jeg altid følge ham til Amalienborg til kl. 12., når Vagtparaden skulle trække op. Onkel skulle hilse på tamburmajoren, der lige som onkel var fra Fredericia. Han hed Søderstrøm, hans søn blev kendt langt ud over landets grænser som film skuespilleren "Fyrtårnet". Hvad ikke mange vidste om Fyrtårnet var, at han gjorde et arbejde for den ungdom, der hørte til Stefans Kirkens sogn ude på Nørrebro. Det var et arbejde med underholdning og oplæsning. Mor havde tre brødre, en af dem var overtjener i Larsens selskabslokaler på Sct. Annæ Plads. En broder der var guldsmed rejste til Florida, men druknede derovre, hans datter skrev hvert år til min moster Nielsine Thygesen i Middelfart. Den tredje broder har jeg ikke kendt. Efter præliminæreksamen i april 1905, søgte jeg plads som discipel på et apotek, og fik ansættelse på St. Stefans apotek, på Nørrebros Runddel i København.

Arbejdstiden var dengang fra kl. 8. morgen til kl. 8. aften, der var en times middag og en ugentlig fri eftermiddag. Der var endvidere tjeneste hveranden søndag fra Kl. 8. morgen til kl. 8. aften. Der var også en ugentlig nattevagt sammen med en kammerat. Det var altid sådan, at det var disciplen, der gik ned til ekspedition, og kandidaten blev først tilkaldt, når disciplen ikke kunne eller måtte klare det alene. Ved recept ekspedition skulle kandidatens egenhændige underskrift være på recept, og etikette på medicinen. men jeg erindrer, at jeg i mange tilfælde, hvor jeg lavede medicinen, takserede recepten, skrev etiketterne og serverede det hele på sengen til kandidatens gennemsyn og underskrift.

Sct. Stefans apotek var dengang et stort apotek. Defektricer i den forstand, vi nu bruger ordet, havde vi ikke, kun det vi nu kalder påfyldersker, af sådanne havde vi fire. Vi havde 10. eksaminerede farmaceuter og tre discipler. Chefen var en 80. år gammel rar og velvillig patriarkalsk herre, der var dengang ingen aldersgrænse. Jeg var discipel i fire år, og kom i berøring med mange kandidater. De fleste var flinke og behagelige. Særligt værd at mindes var en af dem, og han skal også have en minderune her. Hans navn var Viggo Madsen, og han var den mand, der har betydet mest for disciplernes uddannelse, derfor skylder jeg ham så meget. Jeg har heller aldrig glemt ham, og på 25-års dagen for min tiltræden som discipel, gik jeg ud på Sct. Stefan og forsøgte at tolke min tak for, hvad han havde betydet for min farmaceutiske opdragelse. Madsen var på apoteket i over 50. år. Jeg kom senere til at sidde i bestyrelse sammen med ham, først i Pensionskassen, senere i det farmaceutiske Understøttelsesselskab. Der var han en værdsat kasserer. Jeg nåede at blive Selskabets næstformand, inden jeg, efter at jeg var kommen til Glostrup, trak mig ud af ledelsen. Medens Madsen endnu var på Sct. Stefan, var han i sommertiden på ferie i Århus. Endag, mens han stod og så på sejlerne i bugten, ser han pludselig at "Rita", Chr. den X's sejlbåd kængrede, så kongen var i fare for at drukne. Resolut smed han jakken og svømmede ud for at redde kongen. Der var også andre, der ilede til hjælp, bl.a. en båd med et par skoledrenge. Hvem der udrettede mest, kan man ikke vide,

men Madsen var den eneste, der vovede livet. Efter sigende fik drengene hver et guld-cigaretetui, medens Madsen fik Ridderkorset. Senere blev Madsen konsulent i Sundhedstyrelsen, men det var nok ikke redningsdaåden, der skaffede ham den stilling, han var fuldt ud kvalificeret til denne stilling.

Efter discipeltidens afslutning med medhjælpereksamen, kom jeg på den farmaceutiske læreanstalt, hvor jeg efter 1.1/2 års studietid tog kandidateksamen. Jeg fik plads som ekstramand på Fredensborg apotek. Stillingen var begrundet af kongehusets ophold der om sommeren, og af den store turisttilstrømning.

Kongehusets ophold der blev en fiasko, på grund af Fr. d. VIII's død i 1912. Fra 1. novbr. 1912 fik jeg ansættelse på Hjørring Svaneapotek. En nyoprettelse som først i 1913 blev åbnet. Apotekerer Klæbel kom fra Skagen, og forflyttedes senere til København. Jeg kedede mig ved at være så langt fra min familie, og navnlig fra min forlovede. Jeg søgte snarest tilbage til København, hvor jeg også fra den 1. aug. 1913 fik ansættelse på Istedgades apotek hos apoteker Glerup. Men allerede 1. maj 1914 kom jeg til "Svalen" Nørrebrogade, også en nyoprettelse der åbnedes den 14/8-1914. I denne blev jeg i 28. år, indtil jeg overtog Glostrup apotek. Der var håndværkerne forsinket, og for at anlægsomkostningerne ikke skulle blive unødigt dyre, tog jeg en måned en vikarplads på Helsingør apotek. Tilbagekommen derfra, kunne vi rigtig tage fat på apotekets forberedelse, så vi kunne lukke op på fruens fødselsdag. Glostrup apotek var meget eftertragtet, der var i begyndelsen kun 150,000 kr. i omsætning, men omsætningen voksede støt, og var medens dette skrives 17, gange så stort.

Jeg havde en tid søgt andre apoteker, men Glostrup var den første, jeg søgte udenfor København. Men den lå så nær København, at man næsten kunne regne den hørende dertil. Min hustru Petra var i tiden, før vi kom til Glostrup, hårdt angrebet af en blødsygdom, og hun døde to dage, før jeg fik udnævnelsen til Glostrup. Der gik nogen tid, før jeg rigtig kunne glæde mig over Glostrup apotek. Jeg kan godt undre mig over, at jeg, der af natur er genert og tilbageholdende, kom ind i så meget foreningsarbejde. Der har nok været nogle af dem, jeg har samarbejdet med på apotekerne, der har anset mig for at være egnet dertil. Selv har jeg været glad for, hvad jeg har lært ved foreningsarbejdet. Det var på den tid,

da der i foreningerne gennemførtes mange sociale forbedringer. Jeg blev den første folkevalgte revisor i den nystiftede formaceutiske pensionskasse. Der var også en kontorchef fra Justitsministeriet, som af dette var indsat som revisor. Senere blev jeg indvalgt i kassens bestyrelse, og en tid efter blev jeg indvalgt i Dansk Formaceutforenings bestyrelse, en stilling jeg havde i den tid der var formaceutstrejke. Senere trak jeg mig ud af bestyrelsen, og blev medlem af den, af hensyn til lønoverenskomsten, nedsatte voldgift.

En stilling jeg beholdt, indtil jeg blev apoteker i Glostrup. Omtrent samtidig blev jeg indvalgt i det formaceutiske understøttelsesselskabs repræsentantskab, hvorfra jeg senere gik over i bestyrelsen. Der var jeg, da jeg som apoteker blev rykket op på posten som næstformand. Et par år senere nedlagde jeg dette hverv. I pensionskassen rykkede jeg ligeledes op til næstformandsposten, og senere til formand. På grund af sygdom gik jeg efter eget ønske tilbage til næstformand, og en medarbejder ved kassens start blev formand. Han sørgede for at gøre formandsposten til en lønnet stilling. Lønnen var dog ikke større, end den løn den af ministeriet udpegede revisor oppebar. Arbejdsløshedskassen havde også valgt mig ind i bestyrelsen, på det tidspunkt var jeg den eneste af bestyrelsen, der havde kendskab til kassens funktion.

Jeg måtte en tid finde mig i at være formand. Det varede dog ikke lægere end til en af de nyvalgte satte sig ind i sagerne. I tiden fra 1920 til 1942 var jeg praktisk talt tvangsindlagt til alle møder og generalforsamlinger, der holdtes, og desuden i Understøttelsesselskabet, der var fælles for alle farmaceuter, hvad enten de var ansat i eller udenfor faget. I disse mange år er jeg kommen til at kende og samarbejde med mange mennesker. Jeg kunne godt fristes til at riste nogle minderuner. Som den jeg har haft mest med at gøre, må jeg nævne Drescher, han var forretningsfører for Dansk Formaceutforening. Her vil jeg gøre Poul Clausens ord til mine.

Han sagde ved Dreschers runde fødselsdag: "Drescher er en mand, man ikke kan undgå, at komme til at stå i taknemligheds-gæld til, han er et sjældent elskeligt og hjælpsomt menneske. Den tid, Drescher fungerede, var en tid med mange sunde forbedringer af formaceuternes kår. Det var i Dreschers funktions-tid, at formaceuterne fik gennemført anciennitetslønnen, det

betød meget for den enkelte, og det faldt i Dreschers lod at organisere den rette funktion af dette lønkontor hvis hovedprincip var, at det kostede den enkelte apoteker det samme beløb, om han ansatte en ung eller en ældre farmaceut, nemlig gennemsnitslønnen. I de første år ville apotekerne ikke have noget med dette administrationsarbejde at gøre, man havde jo ingen arbejdskapital at arbejde med. Senere da en sådan kapital var oparbejdet, blev Apotekerforeningen interesseret deri. De forlangte at lønfondens administration overgik til dem, hvor den så har været siden.

Jeg må endvidere nævne foreningens mangeårige formand Tønde Petersen, der ikke var farmaceut, men af indenrigsministeriet var indsat som medlem af pensionskassens bestyrelse.

Landsdommer T. Spang-Hansen skal også nævnes, i 23. år sad jeg i bestyrelsen med ham. Ofte har jeg hørt ham omtale, som farmaceuternes fjende nr. 1., men aldrig har jeg set noget, som kunne berettigede dertil.

Jeg søgte ansættelse i syv apoteker, før jeg den 27. jan. 1942 fik privilegiet til Glostrup apotek tildelt. Min hustru døde den 25. jan., hun fik det altså ikke at vide. Jeg var 52. år, da jeg fik privilegiet. På dette tidspunkt havde jeg en funktionstid i faglige tillidsposter på 72. år. En kollega der hørte dette tal, sagde: Man kan da ikke have en funktionstid, der er længere end ens levetid. Jeg måtte i al beskedenhed gøre opmærksom på, at 72. års funktionstid ikke var identisk med 72. gange 365. arbejdsdage a. 8. timer. Jeg kunne også gøre opmærksom på, at udvalgsarbejdet ikke var medregnet, men kun de stillinger, hvor man var valgt på generalforsamlinger.

Efter nogle års forløb blev hjælpe-kassens statutter ændret, og den har gennem årene været til stor velsignelse for dens medlemmer.

5.2.4.3.) Albert Georg Brofeldt - Selvbiografi:

Når jeg i det følgende vil forsøge, at ridse nogle linier op om mit liv, og navnlig om min barndom, så synes jeg, jeg bør begynde med at fortælle lidt om mine forældre og deres slægt. Egentligt er der beklageligt, at jeg ikke, mens de var i live, fik nedskrevet noget derom efter deres egen fortælling.

Dels havde jeg ikke da, således som jeg nu efter Petras død har det, prøvet at sætte sådan noget sammen. Dels var min tid dengang meget stærkere optaget, end den er nu. Hvad jeg derfor her fortæller om fars og mors barndom og ungdom, indtil den tid hvor jeg selv har oplevet dem, er meget ufyldstgørende, men efter hvad jeg erindrer efter deres fortælling.

Far er født d. 16/12-1857, som søn af husmand Peder Carlsen i Brofælde på Holbækeggen. Det var i de tider, hvor det endnu var skik, at børnenes efternavn dannedes af faderens fornavn, han kom derfor til at hedde Jens Christian Pedersen.

Da farfar døde ca. 82. år gammel, sagde præsten i sin begravelsestale, at han havde været en modig mand, han tænkte her på, at han havde været gift tre gange, idet han to gange havde været enkemand, og hver gang havde giftet sig igen. Jeg er ikke klar over, om far er barn af 1. eller 2. ægteskab, men så vidt jeg ved, har far aldrig kendt sin rigtige mor. Det var en stedmor, hende, vi børn kendte som bedstemor. Det havde far hårdt nok følt. Far havde en ældre helbror, der var husmand på samme egn. Der var også en halvbror, han var søn af sidste ægteskab. Jeg kan ikke huske far har fortalt noget af betydning om sin barndom, men han blev som stor dreng, således som det var skik på landet, sendt ud at tjene. Far havde allerede dengang den lidelse, der fulgte ham til hans død, nemlig åreknuder og skinnebenssår. Han kunne imidlertid ikke holde til det hårde landarbejde. Sårene på benene brød op, men da han kom hjem og beklagede sin nød til stedmoderen, jog hun ham afsted igen, det var ikke noget at regne, skønt det, efter hvad far sagde, var sådan, at sårene blødte, så blodet svuppede i træskorne, når han gik. Jo, bedstemor var hård, det blev sagt, at hvis karlen ikke kunne bære en sæk korn på loftet, så gjorde hun det selv. Far løb så af den landarbejderplads han havde, og kom i træskomagerlære. Om han blev udlært ved jeg ikke, men jeg tror det, da jeg mener at kunne huske, at far i min tidlige barndom, havde noget dertil hørende værktøj liggende.

Han var forresten i lære hos den mand, der senere var kendt under navnet "Kloge Johan", skade, at han ikke lærte far den kunst. Kløge Johan fik tilladelse til at praktisere som klog mand, fordi han, efter hvad der blev sagt, havde kureret nogen af de kongelige børn for enuresis nocturna.

Far har derefter af en eller anden grund opgivet dette håndværk. Velsagtens fordi maskinerne begyndte at fortrænge det. Han rejste så til København for at forsøge at finde et passende arbejde. Selv om jeg ikke ved ret meget om, hvad han da gik igennem, har jeg dog forstået, at det i begyndelsen var en hård tid. Han prøvede forskelligt arbejde, bl.a. var han en tid på en af disse opmuddringsmaskiner der uddybede havneløbet. Til sidst fik han dog en tilsyneladende varig beskæftigelse som arbejder på et bryggeri. Her blev han uddannet og tog svendeprøve som brygmester. Den uddannelse kunne sikre ham en bedre stilling, troede han da. Far var på dette tidspunkt blevet gift og havde børn. Jeg tror endda jeg selv var kommen til verden. Så skete der det, at nogle af de største bryggerier i byen sluttede sig sammen, til det der den dag i dag hedder "De forenede Bryggerier." Sammenslutningen opkøbte og nedlagde praktisk talt alle andre bryggerier i byen, også det hvor far var ansat, det hed "Rabehave." Det lå i Langebrogade op mod Volden. Personalet på disse bryggerier var der ingen brug for, og der stod far med kone og børn uden arbejde, og uden udsigt til at få arbejde i det fag, han nu havde lært. Han fik så en plads som lagerarbejder på Spritfabrikken "Fortuna," hvilken stilling han blev i, så længe han kunne arbejde, det var vist ca. 30 år. Iøvrigt gik det til sidst her som med bryggeriet, fabrikken blev slugt af Spritcentralen og nedlagt. - Mor var født den 27/4-1852 i Lyne på Vardeegnen, jeg tror der var 9 børn i hjemmet. Morfar havde en lille gård, men han var vist ikke ret meget værd som landmand, derimod havde han forskellige andre interesser og færdigheder. Han udbo-rede pumper, han var urmager, det er nok derfra jeg har arvet evnen og lysten til at pille ved mekanik. Han spillede violin og klarinet, og medvirkede med sin musik ved alle gilder og fester på egnen. Nogle sagde, at han drak lidt rigeligt, jeg ved ikke om det er sandt; men jeg ved noget andet om ham. Der var en mand der sagde om ham: "Nej, gården har Peder Ikke kend-

skab til; men kom med den der, og så pegede han på bibelen der lå på bordet, den ved Peder besked om. Hans gamle bibel med læderbind og spænder, er gået i arv til min broder, og jeg tror nok, der endnu ligger mange af morfars mærker deri.

Som skik og brug var i Vestjylland i de tider, blev mor sendt ud at tjene, da hun var 10. år gammel. Jeg tror ikke, det skete af nødvendighed, skønt der skulle jo meget til, at forsørge den børneflokk. Nej, det hørte sig nu engang til, se f.eks.

I.C.Christensens erindringer. - Mor har fortalt meget mere om sin barndom end far, men der er meget lidt af det jeg kan huske i detaljer, så jeg kan genfortælle det. Nogen særlig interessante begivenheder var der heller ikke, det skulle da være, at hun kunne huske, at tyskerne en nat i 1864 var kommen til gården og havde banket dem op; men de var dog vist, efter at have fået noget mad, taget videre uden at gøre anden fortræd. - Medens far ikke har fortalt noget om sin slægt ud over sin far og stedmor, så har mor fortalt en del om sin familie. Af dette husker jeg bedst, at hendes morfar havde været skibskaptajn og sejlet på fremmede lande. Derfra havde han hjemført sin hustru, der var en blind hollænderinde. Han havde været meget velhavende, men mistet sin formue i 1813 under Statsbankerotten. Som et minde om fordoms storhed havde han endnu en snustobaksdåse af uforfalsket guld.

Som ganske ung pige havde mor også pladser på landet, men hun var ikke ret gammel, før hun rejste til København. Der havde hun forskellige pladser som husassistent, tildels i fine huse. Den sidste af disse pladser vedligeholdte mor stadig en vis forbindelse med i mange år efter at hun var blevet gift.

Jeg kan huske, at jeg har været med mor på besøg der flere gange, da jeg var en lille dreng. Der var navnlig to ting der jeg var meget imponeret af, den ene var en stor papegøje der der kunne snakke, den anden var fru, for hun var en grim sort mulat. Herren i huset, kammerråd Frederiksen, var direktør for Østifternes Kreditforening; men havde haft en stilling i administrationen i Vestindien, og derfra havde han hjemført sin kone. Iøvrigt sagde man om herren, at han var en søn af Frederik den VII, han lignede ham overordentlig meget. Sønnen af Frederik den VII kunne han nu ikke være; men han kunne jo være en yngre broder eller halvbroder.

På et vist tidspunkt holdt mor op med at være husassistent og lærte at sy, og så gik hun ud og syede, og hun kom i alle de hjem, hvor hun enten havde været husassistent, eller som hun gennem disse pladser var kommen i berøring med.

Far og mor lærte hinanden at kende i Grunnets Frimenighed, af hvilken de begge var medlem. M.H.t. deres respektive barndomshjems religiøse indstilling kan jeg oplyse, at fars hjem i den tid jeg har kendt det, var stærkt indremissionsk præget. Mors hjem har jeg ikke kendt, men efter hvad jeg har forstået, havde det dog en vis gammeldags fromhed.

Efter billederne at dømme har far været en nydelig mand i sin ungdom, og der var da også flere unge piger i menigheden der skelede efter ham. Han havde endda modtaget frierbrev, hvad der dog ikke havde været til gunst for pigerne, far havde truffet sit valg, og den foretrukne var altså den unge pige fra Jylland, hende der var så sorthåret, at hun blev antaget for at være jøde. Ungdomsbilleder af mor viser, at også hun var nydelig.

Hvis jeg vil forsøge at skildre mine forældres karakterejendommeligheder, så må jeg angående far sige, at han var en god og trofast far og ægtemand, men han ødslede ikke med lovord og kærtegn, hverken til mor eller til os børn. For han var, ligesom jeg selv er det, fåmælt og indesluttet og havde vanskeligt ved at udtrykke sig, navnlig da i andres påhør.

Der var derfor mange, der ville anse ham for at være indskrænket, hvad han aldeles ikke var. Jeg husker, at jeg engang, jeg ved ikke hvad der var drøftet, heller ikke hvem der var tilstede, hørte far sige, idet han pegede på sin pande: "Ja, det sidder herinde, men det vil ikke ud." Som et eksempel, der beviser, at far ikke var indskrænket, men nok kunne følge med i tidens rørelser, og somme tider måske endda være forud for flertallet, kan jeg nævne, at han så langt tilbage som i 1881, da de var relativt unge, var med til at stifte Bryggeriarbejdernes Sygekasse. Ja hvis han havde haft talegaver, så han kunne gøre sig gældende, havde han næppe nøjedes med at blive menigt medlem af bestyrelsen, men var sandsynligvis blevet Kassens forretningsfører. Mor var meget mere åben og snaksom. Det slår mig, når jeg nu vil skrive lidt om hende, at jeg synes det er sværere end at

skrive om far. Hvoraf kommer mon det ? Mon ikke deraf, at far på grund af sit fåmælte og indesluttede væsen ligesom trængte til et forsvar. Det gjorde mor ikke, hun var mere umiddelbar og vandt lettere folk ved sit muntre væsen. Mor var mor, så god som vi kunne begære det.

Nå, far og mor blev altså gift, og først kom min bror der nu er overintendant. Imellem ham og mig har der været en broder der er død som lille, og efter mig kom der en søster, hun er bosiddende i Hjørring gift med cand mag., overbibliotekar Helge Nielsen. - Det fremgår jo tydeligt af det foregående, at noget velhavende hjem er jeg ikke kommen fra, snarere vel det modsatte. Når jeg alligevel ikke holder af at få prædikatet fattigt hjem hæftet på mit barndomshjem, er det ikke af fine fornemmelser; men fordi det står for mig, at i et fattigt hjem, der griner fattigdommen en i møde alle vegne, og det var ganske forkert at tro det om mit hjem, tværtimod. Det siger sig selv, at med en arbejders løn og tre børn at forsørge, var der ikke meget at flotte sig med. Men vi har aldrig manglet noget nødvendigt, og vort hjem var pænt, propert og ordentligt.

Mors dygtighed til alt, hvad der angår hjemmets pasning, vil det vist blive svært at finde magen til, her tænker jeg ikke blot på det sædvanlige husgerningsarbejde: Vask, rengøring og madlavning, men også al mulig syning m.m. Hun syede ikke blot sit eget tøj og søsters tøj, men også tøjet til os to drenge. Ja, selv efter at vi var blevet større, gik hun ikke af vejen for at sy til os. Undertiden havde hun dog dertil en ældre sypige, der var specialist i herretøj til hjælp. Der var ikke noget, der gik til spilde, fars aflagte tøj blev vendt og syet om til os drenge, og det blev så fint, at det ikke var let at se, at det ikke var nyt. Engang under en sådan større syperiode, det var mens jeg var på landet i sommerferien, hjalp søster, mon hun ikke har været omkring seks år, til med at pille ritrånede ud. Så smuttede nålen for hende, og hun fik den op i øjet. Desværre ramte den linsen, som blev alvorligt beskadiget.

Hun blev opereret to gange; men det hjalp ikke, hun har aldrig fået synet igem på det øje. Det siger sig selv, at mor tog sig det meget nær, navnlig da det skete, da hun var ved at hjælpe hende. I de tider var arbejdstiden for arbejdere noget længere end nu. Jeg husker fars arbejdsdag var fra var fra 6 morgen til 6 aften med i times middag. Han skulle op ved 5-tiden,

for han skulle hver morgen forbinde de dårlige ben som der ofte var huller på. Det var ikke så mærkeligt, at far ikke var til ret meget om aftenen, han var træt og faldt ofte i søvn. Alligevel fik han tid til et meget lønnende husflidsarbejde. Han reparerede alt vort fodtøj, og det var mange penge, der sparede derved. Vi børn har alle tre oprindelig gået i kommuneskole, dog i de betalende såkaldte "Kroneskoler". Skolepengene var 1 kr. om måneden. Man skulle ikke tro, at den ene krone kunne spille nogen større rolle, men der var faktisk stor forskel på kvaliteten af børnene her og i de egentlige friskoler. Fra denne skole kom min bror ind i "Det forenede Velgørenhedsselskabs skole," der dengang lå i Åbenrå bagved den reformerte kirke. Skolen førte eleverne op til præliminæreksamen. Undervisningen var gratis, men da skolen ikke havde eksamensret, blev prøven aflagt på Universitetet.

Da vi boede på Vesterbro i nærheden af skydebanen, var det en lang skolevej min bror havde. Der var også søgt om at få mig ind i den skole, men jeg var ikke heldig. Pladserne fordeltes nemlig ved lodtrækning blandt dem, der havde bestået en optagelsesprøve. Senere blev der så søgt for mig i kommunens belønningsskole, der hvert år optog 25 elever fra samtlige københavnske kommuneskoler til et 4-årigt kursus til præliminæreksamen. Denne gang lykkedes det, og i denne skole tog jeg eksamen i foråret 1905. Min søster havde ingen lyst til læsning, så hun fuldførte sin skolegang i den almindelige kommuneskole. Jeg ved godt selv, at jeg som dreng i mange retninger var sær, nærmest sådan noget som skoledrengene kalder for en tøsedreng. Slagsmål og vovede drengestreger holdt jeg mig helst borte fra, jeg var alt for bange til at give mig af dermed. Gliden på glidebane, løben på skøjter eller slås med snebolde, har jeg heller aldrig dyrket. Jeg var heller ikke nogen "vandhund" til badning, selv om jeg på den anden side ikke, som det kunne synes, havde vandskræk. Sagen var den, at jeg i hvert fald to gange i min seng havde haft krampeanfald, og når man så fra aviserne hører, at børn har fået krampe i vandet og var druknet, så kunne man nok blive bange for den behandling, man var udsat for under den tvungne skolebadning. På de kommunale badeanstalter ved Kalvebodstrand blev der forlangt, at vi uden at kunne svømme,

skulle hoppe ud i vand så dybt, at vi ikke kunne bunde. Vi fik så ganske vist en korksele på, og så skulle læreren holde os med den lange bambusstok med spanskrørsbøjle på, som han gik rundt med. Men den måde han holdt os på var den, at han med stokken tvang os ned under vandet og holdt os der så længe, at vi var ved at tabe vejret. Når jeg i sommerferien var på landet og kunne bade fra strandbred, så var der ikke noget i vejen. - Om min skolegang har jeg ellers ikke noget at fortælle. Jeg havde ikke blandt skolekammeraterne nogle venner, jeg kom sammen med, dertil var jeg alt for sær. Jeg må vist her fortælle lidt om mit hjemms religiøse indstilling. Jeg tror den var med til at gøre mig som jeg var. Dette være ikke sagt som nogen bebrejdelse til mit hjem, kun som en forklaring. - Jeg har fortalt, at far og mor lærte hinanden at kende i en Frimenighed. Den havde til huse i en lille kirke på Martinsvej og blev dengang ledet af en pastor Grunnet. Jeg var døbt der i kirken, og fra min tidlige barndom husker jeg ham som en gammel mand. Han var så affældig, at hans hoved sank ned på brystet, når han gik på gaden. Jeg undrede mig over, at den høje hat, der stod næsten vandret ud i luften kunne blive siddende på hovedet. Da den gamle Grunnet ikke kunne mere, var det meningen at hans søn, der havde taget præsteeksamen i Amerika, skulle efterfølge ham. Dette forårsagede dog at menigheden blev opløst, idet der var mange der anså ham for uegnet dertil. Disse, og blandt dem mine forældre, trådte da ud og dannede en menighed selv. Til leder fik de en fra New Zealand hjemvendt præst ved navn Jørgen Sass. Til denne menighed hørte så mine forældre, og dermed også vi børn, fra jeg var 5-6 år, til jeg var ca. 20 år. Det er om denne menighed jeg i det følgende vil fortælle nærmere. Jeg skulle måske snarere sige menigheder, for dens fulde navn var: "De forenede evangelisk-lutherske Frimenigheder i Danmark." Der var også rundt omkring i landet menigheder eller enkelte personer, der hørte til sammenslutningen. Med hentydning til læren, da var den ikke væsenlig forskellig fra folkekirkens lære. Der var egentlig kun det, at medens enhver kunne deltage i dens almindelige Gudstjenester, der nærmest var som folkekirkens højmesser, så var alle kirkelige

handlinger forbeholdt de tilmeldte medlemmer, andre kunne ikke deltage i disse. Når jeg nævner dette, såer det fordi, at da menigheden ikke var et anerkendt trossamfund, kunne dens præst ikke foretage retsgyldig brudevielse. Dens medlemmer måtte derfor borgelig vies, hvorefter de i Frikirken fik foretaget en kirkelig vielse. Alle udgifter vedrørende kirkens drift, lønning af præst og andre funktionærer, der ikke arbejdede gratis, afholdtes ved frivillige bidrag fra menighedens medlemmer. I menighedens første tid, samledes man i en som kirkerum indrettet stor sal, der var lejet i et hus i St. Kongensgade. Senere købte menigheden et hus i Snaregade, hvor der blev indrettet en kirkesal. Der holdtes Gudstjeneste kl. 10. og Kl. 18. samt søndagsskole om eftermiddagen.

Dengang var det ikke almindeligt med cykler eller bil, vi gik. Vi børn havde en pæn spadseretur fra Vesterbrogade til Kongensgade, og senere til Snaregade til formiddags Gudstjeneste, så hjem at spise til middag, og derefter afsted igen til søndagsskolen, og undertiden for tredje gang til aften Gudstjeneste. I vore dage ville man vist sige, det var at plage børn. Jeg tror dog ikke, vi følte det som en plage, det var for os en selvfølgelig ting. - Een gang om året, i pinsen, samledes så mange som kunne af menighedens medlemmer fra hele landet til kirkemøde i København. De tilrejsende blev så indkvarteret hos de københavnske menighedsmedlemmer. Også i mit hjem. Det var vel nok besvær for mor, men det var jo også forfriskende for hende som for os alle, at se og tale med andre mennesker. Navnlige var det morsomt for os drenge, for vi måtte jo være fremmedførere for landboerne. De ville jo benytte lejligheden til at se sig om i byen. Der kunne jo ofte blive en tur med landboerne i Zoologisk have, eller noget andet spændende. En anden ting, som også var en frugt af disse landboeres besøg var, at vi børn så blev inviteret til at besøge dem i sommerferien. På den måde har både min bror og jeg tilbragt flere sommerferier hos forskellige af menighedens medlemmer på Langeland. - Hvorledes var så forkyndelsen i den frikirke? Ja, det er ikke så let at sige efter de mange års forløb, og navnlig ikke, fordi jeg det meste af tiden, jeg kom der, kun var barn. Jeg tror dog nok, jeg uden at sige for meget kan sige, at den var noget stiv og ensformig af typen indremissionsk, og derfor ikke særlig egnet for børn.

Foruden præsten, der skulle rejse rundt i landet og ikke kunne være der hver søndag, var der forskellige lægfolk der prædikede, men de holdt ikke altergang. Det almindelige snæversyn medførte selvfølgelig, at man tog afstand fra kortspil, dans og teater som syndigt. Ja så vidt kunne snæversynet gå, at man engang for ramme alvor drøftede, om de unge måtte forlove sig uden for menighedens kreds. Men da var der også en behjertet ældre mand, det var ham, jeg gæstede i ferierne på Langeland, der spontant sprang op og spurgte dem, om de troede, de kunne give love for kærligheden. At mit hjem var præget af den forkyndelse siger sig selv. Heller ikke hos os fandtes dans eller kortspil, ligesom vi ikke kom i teatret. Dette sidste så mine forældre måske noget mildere på i de senere år de var i frikirken. Men derfor kom vi ikke i teatret, det lå simpelthen uden for fars pengepungs rækkevidde. Heller ikke skønlitteratur så man særlig blidt til, når det da ikke var af kristeligt indhold. Jeg vil lige tilføje, at min broder forlovede sig indenfor menighedens kreds, jeg derimod udenfor, men det var kun kort tid, før hele familien forlod frikirken. Derfor eksisterede spørgsmålet egentlig ikke mere, da min søster blev forlovet, og det var da også med en mand, der aldrig havde kendt frikirken. Det er vistnok meget spredt, hvad jeg ellers kan huske fra min barndom. Jeg kan dunkelt erindre, og fået det fortalt siden adskillige gange, at jeg engang var syg i længere tid. Hvad jeg fejlede har jeg glemt, men jeg kunne da sidde op i sengen og lege. Og alt mit legetøj var da medicinflasker, som jeg havde stående på en bakke, og som jeg så hældte vand om i fra den ene flaske til den anden. Dette blev taget som et varsel om min fremtidige livsstilling, og senere blev min skolegang lagt an på det. Af betydeligere sygdomme kan jeg huske, at jeg kort tid efter at jeg var kommen i skole, kom på Blegdamshospitalet med difteri, ligeledes husker jeg, at jeg engang havde giftfeber. Jeg kan huske, at jeg vistnok i 5-års alderen tilbragte et par måneder i Middelfart. Mor fulgte mig selv derover, om hun også hentede mig, husker jeg ikke. Men grunden til min bortrejse var ellers den, at mor skulle på hospitalet for at opereres for en knælidelse. Det er ikke meget, jeg husker fra den

tur. Jo, der var noget med et stort kar, der stod ude i gården. Onkel var slagtemester og havde selv slagteri i sin gård. Karret brugtes til at skolde grise i, men nu var det fuldt af koldt vand. Jeg kiggede så dybt i det, at jeg fik overbalance og gik til søs, og havde ikke moster stået ved vinduet og set det, så er det ikke sikkert, at disse linjer var bleven skrevet. Jeg husker ikke mor har været alvorlig syg i min barndom, selv om der kunne være lidt småpylleri. Jo, der var engang mor pludselig blev syg, om ikke alvorligt, så dog på et generende tidspunkt, det var nemlig juleaftensdag. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men det var før min søster kunne udrette noget i huset. Og så måtte jeg til at stege flæskestegen efter mors anvisning selvfølgelig. Jeg måtte stadig bære stegen ind til mors seng, så hun kunne godkende, om den var brunet godt og gennemstegt. Efter sigende lykkedes stegningen og tilberedningen af sovsen m.m. godt.

Jeg kan dunkelt erindre, at far engang var meget syg af lungebetændelse. Jeg husker mor kom med sødsuppe til ham, men han kunne ikke beholde den i sig. Nogle gange har far også været sengeliggende på grund af hans dårlige ben, men ellers havde han et godt helbred. - I sommerferierne var vi børn næsten altid på landophold hos familie, venner og bekendte. Fra skolen fik vi jo fribillet til rejsen, men det var ikke særlig komfortable rejseforhold der blev os budt i ferietogene, men det tænkte vi børn ikke så meget over. Togene afgik fra den gamle Hovedbanegård, der hvor nu Paladsteatret ligger, ved 5-6 tiden om morgenen. Kupeerne var just ikke I.klasse, det var kreaturvogne hvori der var opstillet løse bænker.

Jeg var engang på ferie hos min farbror i Brofelde, en gang hos moster i Middelfart, og på Sjællands Odde hos pastor Petersen. Pastor Petersen var ligesom far fra Brofelde, og en del af hans studietid boede han hos mine forældre. Han havde leget meget med mig, da jeg var en lille purk. Sommerferien 1899, 50-året efter krigen 1849, tilbragte jeg i Fredericia.

Det kan nok være der var fest i byen. En hel uge varede festlighederne.

Albert Georg Brofeldt (5.2.4.3.) var som han skriver i sin selvbiografi interesseret i mekanik. Med sit kendskab, som farmaceut, til kemi, var det muligt for ham at eksperimentere sig frem til de bedste emulsidner. Han lavede selv disse, og lavede de glasplader der skulle eksponeres, og de bedste fremkaldere etc. Min far har efterladt sig en hel enestående samling af genre fotografier fra København og Brofelde, og portrætter fra tiden omkring 1909 til 1935, hvorefter andre ting gjorde krav på hans tid. Men interessen for foto-grafering bevarede han.

Albert var desuden en dygtig pianist og organist, der hyppigt vikarierede i Eliaskirken for Carl Kampmann Arrild.

I mange år var han en skattet sanger, med sin smukke lyriske tenor, i Eliaskirkens kor. Han var et meget musisk menneske. Umiddelbart kunne han godt se brøstigt ud, men hans sind var venligt og mildt. Han var beskeden og from i ordets allerbedste betydning. Hans hjælpsomhed skinnede igennem alt, hvad han foretog sig, og han skabte sine egne normer. F.eks. tog han ligelig del i bleskiftning og børnepasning i begge sine ægteskaber, noget der var helt ukendt i 20-erne og 40-erne. Velgørenhed var en hjertesag for ham. I mange år var han aktiv indenfor "Industrimissionen i Armenien," og herigennem traf han een af denne organisations mest markante skikkelser: Kontorbestyrer Alfred Hansen, Holbæk, hvis yngste barn, Karen Kristine Dagny Hansen, han blev gift med i 1945, tre år efter sin første hustrus død. Hun er min mor.

Da han hørte under den gamle "pensionsordning", behøvede han ikke at gå af, før han var 75 år, men hans otium blev præget af sygdom og bekymring for sine trofaste tidligere ansatte på apoteket, hvem han fulgte nøje. Hans død skete natten til den 27. november 1966, og han blev begravet fra Glostrup kirke af sin ven gennem to menneskealdre pastor Poul Nedergård.

Hans Brofeldt.

Ved Albert Georg Brofeldts 75-års fødselsdag den 10/10-1964.

Kære fru Brofeldt!

Min kone og jeg takker mange gange, fordi vi har fået lov til at være med til festen i aften.

Kære ap. Brofeldt!

Naar jeg har rejst mig i aften, er det for at takke for II dejlige og meget lærerige aar paa Glostrup apotek. Jeg vil fremover mindes disse aar med megen taknemlighed, ikke blot for fagligt udbytte, men i høj grad for den menneskelige påvirkning, jeg har modtaget af apotekeren. En samtale med apotekeren om et eller andet af tidens mange problemer har altid været en stor oplevelse. De har en forunderlig maade at finde kernen i sagen paa, og at fremkomme med Deres personlige mening uden på noget tidspunkt at sætte Dem selv og Deres mening i forgrunden. Jeg kommer i den forbindelse i tanker om et digt, skrevet af en apoteker og glimrende forfatter, Mads Nielsen, flere af gæsterne her kender det sikkert og vil give mig ret i, at det netop passer på ap. Brofeldt, som paa faa-

Jeg vil gerne have lov til at citere lidt af digtet:

Der er mennesker, der altid
 gaar, som de gik kongebud
 og er vidnesbyrd iblandt os
 om saa kongelig en Gud.
 Deres smil er som et solskin,
 som et solskin og en fred.
 Vejen, som vi selv skal følge,
 bliver skønnere derved.

Og med disse linier af Mads Nielsen vil jeg slutte med ønsket om, at De ap. Brofeldt endnu i mange aar maa faa lov til at gaa dette kongebud til gavn og glæde for os alle.

Med venlig hilsen
 Christian Kühlmann.



Helge Nielsen - Anna Kirstine Helene Brofeldt.

=====

5.2.4.4.) Anna Kirstine Helene Brofeldt, f.d. 19/3-1894, død d. 13/II-1962, gift d. 31/8-1934 med overbibliotekar Helge Nielsen, født d. 26/7-1890, død d. 6/3-1974 i Århus.

Anna Kirstine Helene Brofeldt lærte hattesyning hos sin fætter

5.2.6.2.) Svend Åge Pedersen i Nordre Frihavnsgade. Senere fik hun, der var meget dygtig til sit fag, sin egen forretning.

Hos hendes forældre, min farmor 5.2.4. og farfar, kom der til at bo en ung bibliotekar-studerende, Helge Nielsen, hvis familie stammer fra gården Duelund i Sydsjælland. Sådan mødte Anna og Helge hinanden. En bror til Helge, Troels Nielsen, grundlagde Linex-fabrikkerne der laver linealer etc. som sælges over hele kloden. - De har børnene:

5.2.4.4.1.) Alfred Helmer Duelund Nielsen, f.d. 7/8-1925 i Frederiksberg, gift med Inger Margrethe Jensen, der er Helmers halvkusine, idet Helmers farmor og Ingers farmor var søstre.

De har børnene:

5.2.4.4.1.1.) Inge Duelund Nielsen, født d. 16/II-1952. Skuespiller.

5.2.4.4.1.2.) Anders Duelund Nielsen, født d. 15/2-1957.

5.2.4.4.1.3.) Morten Duelund Nielsen, født d. 2/5-1962.

5.2.4.4.2.) Mogens Duelund Nielsen, født d. 18/I-1927. Lærer. gift d. 2/4-1953 med

Kirsten Bjerre Madsen, lærer. født d. 6/9-1927. De har børnene:

5.2.4.4.2.1.) Jørgen Duelund Nielsen, født d. 17/5-1956.

5.2.4.4.2.2.) Karen Hedvig Duelund Nielsen, født d. 22/6-1959.

5.2.4.4.1.) Alfred Helmer Duelund Nielsen, student fra Hjørring gymnasium. Studerede ved Århus Universitet, først historie, derefter økonomi med eksamen som cand oecon i 1956. Den administrative linie. Ansat 1956 - 1962 i Økonomiministeriet og Finansministeriet. Samtidig timelærer ved Handelshøjskolen, København. Lektor her fra 1962. - gift med Inger Margrethe Jensen, der er Helmers halvkusine, idet Helmers farmor og Inger Margrethe farmor var søstre. Helmer var den der i vores gren af familien, d.v.s. efterkommerne efter Ane Marie Christine Pedersen (5.2.4.) der tog de første systematiske spadestik til en forskning af slægtens historie, dels ved undersøgelse på arkivet i Viborg, og dels ved at indhente udsagn fra slægtens ældste, f.eks. Nielsine Thygesen.

5.2.4.4.2.) Mogens Duelund Nielsen. Han blev student i 1945 fra Hjørring gymnasium, og boede derefter et årstid hos sin morbroder Thomas Brofeldt i København, mens han forberedte sig på optagelsesprøven til officersskolen. Det blev nu ikke den vej han fortsatte ad. Efter endt værnepligt tog han i decbr. 1949 lærereksamen fra Haderslev Statsseminarium, og derefter fulgte 2 1/2 år som lærer i Skagen. Kom derefter til Risskov skole, hvor han stadig arbejder, dels som lærer i dansk og matematik, dels som skolebibliotekar. Arbejdet som dansklærer var medvirkende til, at han for en del år siden konstruerede et pædagogisk terningspil, der blev udgivet på Munkgårds forlag. Det var "Alfabetterninger," der bruges til at fremme stavefærdigheden og udbygge ordforrådet.

Ved siden af skolearbejdet har Mogens undervist i kateketik på Diakonhøjskole i Højbjerg. Mogens har i mange år været optaget af ungdoms- og kirkeligt arbejde, herunder en tid som fører i FDF. Og siden som medlem af samme forbunds andagts udvalg. Hertil kommer et nuværende formandsskab i Århus nordre provsti's provstikomité for Ydre mission. Endvidere er han næstformand i Risskov sogns menighedsråd på tredje periode.

5.2.4.4.3.) Jens Christian Duelund Nielsen, f. 30/4-1929, død 1930.

5.2.4.4.4.) Jens Johan Duelund Nielsen, f.d. II/8-1931 i Hjørring. Bygningskonstruktør, gift d. 8/4-1962 med Anne Mette Møller Jensen, lærer, f.d. 19/8-1943, skilt 27/6-1984.

De har børnene:

5.2.4.4.4.1.) Dorte Duelund Nielsen, født d. 18/I-1963.

5.2.4.4.4.2.) Rikke Duelund Nielsen, født d. 22/4-1966.

5.2.4.4.4.3.) Marie Duelund Nielsen, født d. 13/7-1976

5.2.4.4.5.) Sigrid Marie Brofeldt Nielsen, overlærer, født d. 4/2-1936 i Hjørring, bosat i Slagelse, gift med

Jacob Jensen Hovøre, født d. I/I-1895 i Kalundborg, død d. 27/4-1972 i Slagelse.

Sigrid Marie Brofeldt Nielsen tog lærereksamen fra Zahles seminarium i 1958. Ansat v. Vejlø skole ved Næstved 1958-1962, v. Centralskolen i Svenstrup ved Næstved 1962-1966, v. Slagelse østre kommuneskole, fra 1966 v. skolen ved Antvorskov.

De har børnene:

5.2.4.4.5.1.) Ane Marie Hovøre, født d. 14/Io-1959. HF fra Høng 1978 og uddannet som socialpædagog fra Hindholm 1984.

Bosat i Slagelse.

5.2.4.4.5.2.) Ida Helene Hovøre, født d. 10/3-1962. Student fra Slagelse gymnasium 1981. Læser på Ålborg seminarium siden 1984. - Bosat i Ålborg.

5.2.4.4.1.2.) Anders Duelund Nielsen, født d. 15/2-1957, indehaver af "Bånd og Pladecentret" i København, gift med

Anne Margrethe Pallesen, født d. II/9-1957. Bosat i Birkerød.

De har børnene:

5.2.4.4.1.2.1.) Tanja Duelund Nielsen, født d. 5/I-1978.

5.2.4.4.1.2.2.) Jens Duelund Nielsen, født d. 27/3-1984.

5.2.4.4.1.2.3.) Birgitte Duelund Nielsen, født d. 22/12-1985.

5.2.4.4.2.1.) Jørgen Duelund Nielsen, født d. 17/5-1956, gift med Birthe Vilsgård. - De har datteren:

5.2.4.4.2.1.1.) Marie Duelund Nielsen

5.2.4.4.4.) Jens Johan Duelund Nielsen, Blev student fra Hjørring gymnasium 1950, derefter udlært tømrersvend i 1955. I 1957 blev han bygningskonstruktør, har været ansat i firmaet "Henry Holm, Johannes og Aage Paludan" i København, og siden i firmaet "Poul Hansen & Ib Lydholm" Thisted i hvilket han siden 1971 er partner. - Bosat i Thisted.

5.2.6.I.) Hedvig Nyager var en meget myndig dame. Hun var kun 12 1/2. år gammel da hendes mor døde. Det var derfor hende, der som den ældste, måtte overtage førelsen af huset, og pasningen af hendes mindre søskende. Da hun i 1909 blev gift med Karl Søren Morten Nielsen, der var enkemand efter Hedvigs yngste søster Helgas død i barselseng, blev hun igen den, der traf beslutningerne og sørgede for, at hjemmet blev holdt på rette måde. Karl Søren Morten Nielsen var uddannet maskinmester, senere skibsingiør i Fyr- og Vagervæsenet, og var således meget ude. Hans opgave var at udsætte og vedligeholde lystønde bestanden. Lystønderne blev, i Karl Nielsens tid forøget fra en snes stykker til ca. 400. En anden opgave var at afmærke havarerede fartøjer, som enten skulle bjerges eller bortsprænges.

Under I. verdenskrig var Karl Nielsen udstationeret i Korsør, hans opgave var at sørge for post og proviant til den derliggende danske Eskadre.

Karl Nielsen sejlede til sidst med Fyr- og Vagervæsenets flagskib, som var gennemgangsskib for senere admiraler og viceadmiraler. Han blev Ridder af Dannebrog.

Hedvig var udlært inden for manufaktur, hun havde arbejdet i Østerbros magasin og hos Salomon Davidsen.

5.2.6.I.I.) Anton Frederik Nyager blev handelsuddannet på Sjælland. Derefter kom han ind i Chokoladefirmaet Heinrich Jessen, hvor han senere blev salgschef.

Anton Nyager blev gift med Else Thruet, født d. 5/1-1917. Egteskabet var barnløst. Anton Nyager døde d. 8/12-1983. Navnet Nyager blev taget af familien i 1924.

5.2.4.4.) Anna Kirstine Helene Brofelts selvbiografi:

Hun har skrevet meget udførligt om barndomshjemmet, men da hendes to ældre brødre også har beskrevet dette, prøver jeg at ungå for mange gentagelser i bogen. Red.

Jeg er født den 19/3-1894, da jeg var 7. år gammel, kom jeg ligesom mine brødre i Mathæusgades betalings-skole, det kostede en krone om måneden. Jeg gik i skolen, til jeg var 14. år. Jeg klarede mig pænt, var altid blandt de øverste i klassen. Mine lærere syntes jeg skulle læse til lærerinde, men jeg havde tit hovedpine og havde ikke lyst til at læse. Da jeg var konfirmeret, kom jeg i huset hos en postassistent, der var jeg i to år, men boede hjemme. Fruen havde et kunstigt ben, hun kunne ikke bestille meget, men jeg lærte godt. Før sit bryllup havde mor lært at sy, og hun var meget dygtig. Dagen efter, at hun var udlært, fik hun tilbud på at sy fire kjoler til brudepiger, som skulle være med ved Baron Vedelsborgs bryllup. Kjolerne var af laksefarvet taft, ens i snittet og meget smukke. Mor var lidt beklemt ved at skulle sy disse kjoler, men det lykkedes så godt. Men som mor så tit sagde: "Gud hjalp mig." Mor fik megen ros for kjolerne og adgangskort til kirken for at overvære brylluppet, så hun og tante Stine var henne og se på stadsen. Mor fik megen syning fra de højere kredse. Hun fik en krone om dagen, men mange hjem havde ingen symaskine, mor tog så sin egen maskine med, og fik 25 ører for den om dagen.

Vi havde et godt hjem, men mor var tit syg, hun havde en tyktarmslidelse, og havde en del besvær i overgangsalderen.

Jeg husker endnu en julemorgen mor var syg. Vi fik besøg af fru Knudsen, en ungdomsveninde af far og mor. Hun boede i Blågårdsgade, så der var langt til Vesterbrogade, hvor vi boede. Hun hjalp os, hvad hun kunne den morgen, før hun igen skulle hjem til mand og børn. Så var der Kirsten, hende glemmer jeg aldrig. Hun hjalp os tit, når mor var syg. Hun kom gående fra Løvstræde 7, hvor hun boede, hun hjalp os hele dagen, derfor fik hun kosten og 25 ører. Vi syntes hun var gammel, dog ikke over 50 år. Hun var et elskeligt menneske, hun havde en hjertelig latter. Engang stegte de mors kludesko, det morede de sig over mange år efter. Mor havde været syg og skulle op. Der var lagt i komfurovnen, og Kirsten sagde: "Lad os sætte skoene

lidt ind i ovnen, til du skal have dem på." De har nok haft frokostpause og snakket. Pludselig siger mor: "Hvad er det dog her lugter af. Skoene råbte Kirsten, og for ud i køkkenet. Skoene var stegt fuldstændig møre, de sagde krak bare man rørte dem. Kirsten sagde ofte senere: "Kan du huske dengang jeg stegte dine sko Marie". Vi holdt alle meget af Kirsten, hun var så sød og rar. Hun havde en lille livrente at leve af, som hendes Herskab havde sat hen til hende før de døde. Hun havde også arvet nogle fine gamle møbler efter dem. Hun havde det meget småt, hun boede sammen med en ældre søster. Endnu står i mindets glans for mig, en lille kurv jeg engang fik af Kirsten med nogle uldrester i. Hendes frøkner havde broderet en del korsstingsbroderier mens hun var hos dem. Mor var meget syg, mens de boede i Turesensgade, Hun fik en abort, mens hun stod og vaskede trapper på Ismejeriet. De handlede meget på Ismejeriet hos Anna Madsen og var meget sammen med hende. Hun var så glad for Albert, og jeg var også hendes pige. Hun rejste til Amerika, og vi tabte forbindelsen med hende. Mens vi boede på Vesterbrogade, lejede mine forældre et værelse ud. Engang boede der en bager hos os, jeg glemmer aldrig, at vi en morgen fandt ham siddende død i sengen. Der var en del børn i ejendommen som vi legede med. Ellen Koop Pedersen var meget hos os, hendes mor var en sølle kone, som mor ofte hjalp. Hendes mand var kelner og tjente gode penge, men brugte dem hurtigt igen. Ellen kom ofte og skulle bede om mad fra sin mor, for de havde ingen mad. De flyttede senere til Odense, hvor de fik hotel og havde det godt økonomisk. Engang de besøgte os spurgte mor, om hun ikke skulle have noget for al den mad hun havde givet Ellen? Det blev taget meget unådig op, mor var jo så tjerstvillig, så det troede hun ikke hun skulle have noget for. Jeg husker en tid, hvor mor fik 10 kr. om ugen i husholdningspenge. Det var ikke meget til 5 mennesker. Der skulle spares meget, for fars ugeløn var meget lille. Mor syede alt vores tøj, og far reparerede alt vort fodtøj. Men vi har aldrig manglet noget, og altid var vi rene og pæne i tøjet. Hvad det har kostet af arbejde og slid for vor prægtige mor, lærte jeg først rigtig at forstå, da jeg selv fik børn at sørge for. Da jeg havde været hos postassistenten i to år, fik jeg en plads hos en enkefrue.

Hos hende skulle jeg også bo, først var jeg med hende og en datter og svigersøn på landet, vi boede i Klampenborg den sommer. De unge havde et lille barn på et halvt år, samt en ung pige, som jeg delte værelse med. Vi skulle også passe barnet om natten, men det var uroligt, så vi fik kun lidt søvn. Da vi kom ind til byen igen, vi boede på Gl. Kongevej, blev jeg ked af at være hos dem, og mor gav mig lov til at sige pladsen op. Jeg fik lov til at lære at sy, jeg lærte dame skræddersyning i to år forskellige steder.

Så kom jeg 18. år gammel til min fætter, 5.2.6.2.) Svend Åge Pedersen. Han havde taget moderens navn Koop. Han havde modeforretning i Nr. Frihavns-gade. Der lærte jeg at sy hatte. Jeg var der i 1½. år, og jeg lærte godt, men var vidne til mere end en 18-årig ung pige har godt af. Min fætter og hans kone levede dårligt sammen, han var nydelig, hun var 11. år ældre end ham og "afdanket". Han fortalte mig senere, at hun truede med at tage sit liv, hvis han gik fra hende. Han havde lært modefaget hos Børnsen, og der lærte hende at kende. Hun havde en del penge, og han giftede sig med hende, og de fik den lille forretning, som også gik ganske godt. Alt var så smagfuldt. De var gift i tre år, børn fik de ikke. Han sagde rent ud, at hun ikke hørte til de pæne piger. Hun var i Lukasstiftelsen en tid, før de gik hver til sit. Selv om de var skilt, ville hun ikke lade ham være i fred. Hun gik ud til far og mor for at sværte ham til, hun beskyldte ham for at være homoseksuel. Mor gik ud og talte med ham, hun var jo hans faster. Han var elskværdigheden selv og forsvarede sig på alle måder. Han forstod da godt, at mor og far var urolige for mig, men mor gav mig lov til at blive hos ham. Han har altid været fuldt ud korrekt mod mig. Jeg blev der en sæson, efter at jeg var udlært. Der var flere sæsondamer, en af dem fik mig verftet ud, hun troede hun kunne fange chefer. Men han brød sig hverken om hende eller andre. Hun fik da også løbepas næste sæson. "Der gik ægteskab i hende," var hans ord til mig. Jeg fik plads i et engros firma, der syede jeg på akkord, der var jeg til august 1914. En dag tog jeg ud til min fætter for at få en anbefaling, jeg havde nemlig chance for at få plads hos Fønnesbede. Krigen var da brudt ud, og han stod helt alene med forretningen. Han var

indkaldt til sikringsstyrken og måtte så lukke forretningen. Han bad mig hjælpe sig nogle dage, - dagene blev til tre år. Jeg blev løst fra den anden plads og lovede at blive mens han var indkaldt. Han var indkaldt 3-4 gange, mens jeg var der, jeg blev til august 1917. I foråret 1917 blev student P.Z. og jeg gode venner, og vi var meget sammen. Fra min side var det alvor, men nok ikke fra hans side. Da jeg jo var 4½ år ældre end han, og alle så os sammen tidlig og silde, mente jeg, at sådan kunne det ikke blive ved at gå, og jeg brød forbindelsen. For mig var det alvor, men for ham kun flirt. Jeg var for gammel til at være veninde, som man bare kunne kysse og kramme. I mit hjem ville han ikke komme bare med mig. Det var lidt svært for mig, men også "Eliaskoret" vendte jeg ryggen efter 6. års tjeneste der. Poul blev i koret, han ringforlovede sig et halvt år efter med "Misse", en ung forældreløs pige, som var i huset hos nogle diakonisser, som havde et børnehjem. De var forlovet i otte år, så var han læge, og hun fik løbepas. Han døde som læge i Randers i 1936 af lungebetændelse. Han efterlod sin enke og to piger. Mor var meget lidt rask, og jeg var, efter at være rejst fra min fætter, en kort tid på prøve på telefoncentralen, jeg blev ansat der, men senere flyttet til central Vester. Jeg kunne så hjælpe mor mere i huset. Jeg tålte ikke ret godt centraltjenesten, jeg fik svælgkatar, men var der dog i 1½ år.

M I N D E D I G T

over

THOMAS MADSEN PEDERSEN

5.2.5.) født den 7. august 1854, død d. 29. februar 1876.

Et sorgens Budskab lød i Grandelaugget:
 En Yngling, blomstrende i fagrest Aar,
 var fra et Vennelag mod Hjemmet draget,
 men kun som lig han til sit Hjemsted naar.
 Mens Verdens Lyster inden i ham larmer,
 han favnes brat af Dødens kolde Arme.

Her som en falmet Blomst hans Stav nu ligger,
 og snart sig Graven lukker over det;
 men naar denne Gud sit Bud udskikker,
 skal Han af Graven ogsaa rejse det.
 O Gid da han Ervis Liv saa brat afbrødes,
 I Glædens Hjem maa med Guds kjære mødes.

Hvorledes han i Kampens Stund fik klaret,
 sin Regning med Retfærdighedens Gud,
 det siden vist vil blive aabenbaret,
 Fordømmer ikke, er vor Herres Bud.
 Han som har Øjne klare som Ildsluer,
 alene Hjertedybet gennemskuer.

Thomas Madsen Pedersen faldt i et vandløb og druknede,
 da han under et uvejr gik hjem fra en fest.

Nogle dage før ulykken hændte, havde han fortalt sin
 madmor på gården, hvor han tjente, at han havde haft
 sådan en mærkelig drøm.

Han havde set et ligtog, og med ét var han blevet klar
 over, at det var hans eget ligtog. Men det mærkelige
 var, at ligtoget ikke var på vej bort fra gården, men
 derimod hen mod den.

Det kom jo til at gå i opfyldelse, da han efter at være
 fundet druknet i vandløbet, blev båret hjem til gården.



5.2.6. Hans Pedersen
Helena f. Koop



5.2.6.) Hans Pedersen, født d. 25/12-1856 i Nørhede, død den 12/8-1919 i København, gift med Helena Koop, født d. 17/11-1859 i Slagelse, død den 7/3-1894 i barselseng i København. Hans Pedersen var overtjener i Larsens Selskabslokaler på Sct. Annæ Plads, København om sommeren, om vinteren i Skodsborg. - De havde børnene:

5.2.6.1.) Hedvig Kirstine Elise Pedersen.

5.2.6.2.) Svend Åge Pedersen, han tog navnet Koop.

5.2.6.3.) Helga Pedersen, var før 1909 gift med Carl Nielsen

5.2.6.4.) Jørgen Pedersen, har en søn i U.S.A.

5.2.6.5.) Poul Pedersen



Hedvig - Anton - Karl Nielsen

=====

5.2.6.I.) Hedvig Kirstine Elise Pedersen, født d. 25/9-1881 i København, død 1955, gift med maskinmester

Karl Søren Morten Nielsen, født d. 28/6-1878, død 1966.

Familien tog senere navnet Nyager. De har børnene:

5.2.6.I.I.) Anton Frederik Nyager, født d. 8/2-1910 i Københ.

5.2.6.I.2.) Ester Louise Nyager, født d. 7/12-1913.

Børnene er født Nielsen.



Svend Åge Pedersen

=====

5.2.6.2.) Svend Åge Pedersen tog moderens navn Koop. Han var modehandler i København, - Nordre Frihavnsgade - Det var hos ham hans kusine Anna Kirstine Helene Brofeldt blev udlært i hattesyning. Han var født 1883. Svend Åge Koop døde i Berlin. Sammen med en kompagnon var han rejst derned, og her faldt han om på gaden d. 24/9-1930. Han blev straks kørt på hospitalet, og her døde han d. 27/9-1930. Lægerne sagde, det var den store blodåre mellem hjerte og hjerne der var sprængt, og det skulle stamme fra den malariefieber, han som ung havde pådraget sig, da han sejlede på Syden.



Helga Pedersen

=====

5.2.6.3.) Helga Pedersen, datter af Hans Pedersen og hustru Helena Koop. Hun var gift med maskinmester Karl Søren Morten Nielsen, men døde i barselseng 1909.



Poul Pedersen - Martine

=====

5.2.6.5.) Poul Pedersen og hustru Martine, i deres ægteskab fødtes der fire sønner, men de to døde.

Ester Louise Nyager

=====

5.2.6.I.2.) Ester Louise Nyager, født d. 7/12-1913 i København, gift med violinpædagog

Ejørn Ewald Jensen. Ester Nyager er klaverpædagog.

De har datteren:

5.2.6.I.2.I.) Marianne Jensen, gift første gang med den russiske kunstmaler Vladimir Melnik, hvis efternavn hun stadig bærer. Marianne Melnik er violinist. Hun er en æltenerende koncertmester i Sjællands symfoniorkester. Hun er gift anden gang med Jens Houlby.



Jørgen Pedersen

=====

5.2.6.4.) Jørgen Pedersen opholdt sig i mange år i U.S.A. med navnet John Pedersen. Han var ingeniør. Gift 1928 med hattesyerske "Fylle."

E F T E R S K R I F T.

=====

5.2.4.I.2.) Ingeborg Kirstine Brofeldt var allerede som barn udstyret med en fornem sproglig sans. Hun havde en fin replik, var vittig, og kunne formulere sig på vers med den største letthed og elegance. Hun var også musikalsk, men stod her tilbage for sine to søskende Agnete og Erik. Agnete havde den smukke klare sopran, og Erik stilede med sit absolutte gehør tidligt mod en karriere som pianist og organist. Ingeborgs stemme var lille, men ren og musikalsk. Hun var uddannet som børnehavelærerinde på Frøbelhøjskolen, og havde en stilling på en større Børneinstitution i Valby, indtil hendes sygdom tvang hende til at opgive dette arbejde. Hun blev ramt af dissemineret sclerose, og døde d. 30/12-1948 på Gentofte sygehus af lungebetændelse.

5.2.6.) Hans Pedersen, født d. 25/12-1856 i Nørhede. Han var urmager, dette fag havde han lært hos sin fader Peder Thomsen. Senere blev han tjener, om sommeren på Skodsborg hotel, og om vinteren i Larsens selskabslokaler Sct. Annæ Palæ. Hans datter:

5.2.6.I.) Hedvig Kirstine Elise Pedersen, født d. 25/9-1881 i Sct. Johannes sogn, København, døbt i kirken d. 19/2-1882.

Faddere var: 5.2.4.) Ane Marie Christine Brofeldt, faderen

5.2.6.) Hans Pedersen, farbroderen 5.2.9.) Jens Pedersen, han var guldsmed. Han rejste senere til U.S.A. hvor han omkom ved en drukneulykke.

5.2.6.4.) Jørgen Pedersen, født i København 1887, var ingeniør. I 1928 giftede han sig med en pige med kaldenavnet "Kylle", hun syede hos Svend Åge Koop. De rejste til U.S.A., der blev deres søn født. Jørgen Pedersen arbejdede for firmaet Union Carbide. Jørgen og "Kylle" flyttede tilbage til Danmark, de døde begge omkring 1980.

5.2.6.5.) Poul William Pedersen, født d. 31/5-1891, død d. 28/8-1985 i Brønshøj. Gift d. 14/1-1912 i Garnisonskirke med Martine Svendine Pedersen. I ægteskabet var der fire sønner.

5.2.6.5.I.) Svend Åge Pedersen, var gift og havde to døtre.

5.2.6.5.2.) Helge Pedersen, disse to brødre døde sidst i 1940-erne.

5.2.6.5.3.) Børge Pedersen, gift med Rigmor Pedersen, har sønnen:

5.2.6.5.3.I.) Benny Pedersen.

5.2.6.5.4) Villy Pedersen.

Poul William Pedersen og sønnen Børge arbejdede begge på Orlogsværftet.

5.2.6.I.2.I.) Marianne Kirstine Melnik, født d. 8/3-1952 i København, datter af violinisten og pædagogen Bjørn Evald Jensen. Marianne begyndte at spille violin som 6-årig hos sin far, som var alene, og underviste sin datter de første 10 år. På den måde vidste faderen, at der kunne skabes et kontinuert uddannelses forløb, hvor øvning og undervisning gled over i hinanden, sådan at fejl og forkerte funktioner blev rettet straks. I 1968 modtog Marianne Jensen som den hidtil yngste; Jacob Gades Legat på 20,000 kr. I 1971-1973 studerede hun videre hos Ivan Strauss ved Akademiet i Prag, hvor hun modtog det tjekiske statsstipendium. Samme efterår 1973 vendte hun hjem, og da foranstaltede Jacob Gade Fonden en koncert for unge violinister under 25 år, og her vandt Marianne førsteprisen på 30.000 kr. Samtidig fulgte der en forpligtelse med til at spille som solist ved en koncert med Århus Symfoniorkester, dengang : Århus Byorkester. Koncerten fandt sted d. 31/10- 1973, og her spillede Marianne Prokofievs første violinkoncert. Samme værk spillede hun ved en koncert med Radiosymfoni orkestret i Radiohusets Koncertsal i København d. 9/12-1973. Den følgende sommer var hun solist i Tjaikowskis violinkoncert med Tivolis Symfoniorkester. Allerede før 1971 havde Marianne haft engagementer på kontrakt i dette orkesters violingruppe, og i efteråret 1974 konkurrerede hun sig ind som alternerende første koncertmester, med tiltrædelse d. 1/1-1975, en stilling hun beklæder nu på II. ar. Sideløbende er hun medlem af Københavns kammersolister. Fra september til december 1976 var Marianne i Leningrad for at studere hos Michael Vaimann. Under dette ophold traf hun kunstmaleren Vladimir Melnik. De holdt bryllup d. 20/8-1978, men blev skilt 1979. I 1977 modtog Marianne Melnik Peder Møller Prisen. I 1984 blev hun gift med elektromekaniker Jens Houlby. Marianne Melnik betegnes af kolleger som en fremragende musiker, en stilsikker violinist der kan sit stof og altid spiller med hjertet, hvilket også bevidnes af anmeldelserne af hendes kunst.



Marianne Melnik - inspirerende koncertmester.



Yuriy Temirkanov - charmetrold på podiet.

Eventyrlig orkesteropvisning.

Den 14. marts 1986 var der en koncert i Tivolis Koncertsal.

Det blev intet mindre end den rene orkesterfest.

Nikolaj Petrov og Sjællands Symfoniorkester under Yuriy Temirkanov. Formodningen om, at sjællænderne kan præstere det helt overdådige, når blot rette vedkommende giver dem sagkyndig bistand, blev endnu engang bekræftet. Aftenens koncertmester Marianne Melnik spillede Scheherazade - fremtoningen var med en varme, klarhed, glans, ynde og sødme, der fik det til at gibbe. sådanne koncertmester-soli hører man sjældent i de andre københavnske orkestre. Forvænt med dem er man kun med Anton Kontra. - Scheherazade var en perlerække af fine soli med Marianne Melniks skønne violin i spidsen. Fra Marianne Melniks inspirerende og klangskønne koncertmestersolo til Hege Walde-lands bedårende cellostrofer i Rimskij Korsakows Scheherazade, fra blæsernes sprudlende samspil med klaversolisten i Rachmaninovs Pagaminirapsodi til slagtøjets eksplosioner i Prokofjevs "Romeo og Juleo" var orkestersollet af en kvalitet, som på alle punkter hævede sig over det rutinerede, korrekte og selvfølgelige, og nåede det bemærkelsesværdige.



Nielsine Pedersen

Albert Brofeldt 5.2.4.3. Petra

Anders Thygesen - Nielsine

5.2.I o.) Nielsine Pedersen, født d. 1/2-1865 i Nørhede, død den 9/9-1954 i Middelfart, gift med

Anders Thygesen d. 20/5-1886, han var født d. 20/5-1861 i Middelfart, død d. 10/6-1941 i Middelfart. Han var slagtermester, og de havde en slagterforretning i Middelfart.

De havde sønnen:

5.2.Io.I.) Carl Christian Georg Thygesen, født d. 25/6-1887, død den 17/3-1960 i Odense. - Han var købmand.

5.2.Io.I.) Carl Christian Georg Thygesen, gift den 24/10-1910 m. Amanda Helene Larsen, født d. 16/9-1885 i Slagelse.

De havde børnene:

5.2.Io.I.I.) Folmer Ernst Louis Thygesen, født ? 1910 i Fuglebjerg, død d. ? okt. 1981. Var forfatter.

5.2.Io.I.2.) Finn Thygesen, født d. 23/12-1914 i Nyborg.

5.2.Io.I.3.) Tove Edel Christiansen, født d. 14/6-1916 i Nyborg.

5.2.Io.I.I.) Folmer Ernst Louis Thygesen, født d. ? 1910 i Fuglebjerg, død okt. 1981, gift med Sofie Magdalene Carlsen, født i Norge. - Ingen børn. Folmer Thygesen var Biavler, Forfatter og Grafolog

5.2.Io.I.2.) Finn Thygesen, født d. 23/12-1914 i Nyborg, g.m. Aase Reefer, født ? - De har børnene:

5.2.Io.I.2.I.) Gorm Thygesen.

5.2.Io.I.2.2.) Martin Thygesen.

Fin Thygesen er Billedskærer og Møbelhandler.

5.2.Io.I.3.) Tove Edel Thygesen, født d. 14/6-1916 i Nyborg, gift d. 22/10-1939 i Middelfart med Jørgen Christiansen, født d. 25/6-1913 i Sønderød. Var kontorchef i Fyns Diskontokasse indtil sin pension. Bosat: Odense. De har børnene:

5.2.Io.I.3.I.) Preben Christiansen, født d. 3/3-1945.

5.2.Io.I.3.2.) Torben Christiansen, født d. 1/3-1950.

5.2.Io.I.3.I.) Preben Christiansen gift m.? De har børnene:

5.2.Io.I.3.I.I.) Henrik Lehman Christiansen.

5.2.Io.I.3.I.2.) Susanne Lehman Christiansen.

5.2.Io.I.3.2.) Torben Christiansen, født d. 1/3-1950, gift m.?(børn)

5.2.Io.I.3.2.I.) Ulrik Hill Christiansen.

5.2.Io.I.3.2.2.) Kamilla Hill Christiansen.

5.5.) Anne Marie Hansdatter, f.d. 16/9-1830, død den 20/4-1902.

Hun blev kaldt "Skønne Marie." - Gift med

Hans Peder Nielsen Uhd, gårdmand ved Gjellerup.

De havde børnene:

5.5.I.) Laurids Nielsen Uhd, f.d. 4/9-1868, død 12/5-1939.

gift med Kirstine Marie Jensen, f.d. 22/3-1875.

5.5.2.) Niels Marius Nielsen Uhd, f.d. 3/12-1870, død 1954, g.m.

Mette Stefanine Nielsen, f.d. 29/1-1875, død 1949.

5.5.3.) Hans Albert Uhd, f.d. 7/4-1875, død 10/4-1885 af giftf.

5.5.I.) Laurids Nielsen Uhd, gift med Kirstine Marie Jensen, datter af Niels Jensen og hustru Birgitte Mortensen, Enighedslunden, Varde. Hun var nr. 4. af søskendeflokken. De havde børnene:

5.5.I.o.) Hertha Christine Marie Jensen, f.d. 20/II-1896.

Hun var født udenfor ægteskab af Kirstine Marie Jensen.

5.5.I.I.) Hans Albert Uhd, f.d. 13/3-1899. Arbejdsmand, gift med Thyra Thygersen, f.d. 13/3-1905 i Jerne, datter af gårdejer Peter Thygersen og hustru Ane Tomasine Nielsen. Bosat: Cort Adellers Gade 15 B, Esbjerg. - De har børnene:

5.5.I.I.I.) Gerda Thygesen Uhd, f.d. 15/10-1925 i Jerne, gift med Carl Verner Nielsen d. 25/10-1943 i Jerne kirke.

Bosat: Eng Allé 2, Esbjerg. - De har børnene:

5.5.I.I.I.I.) Christian Anker Nielsen, f.d. 23/1-1944 i Esbjerg.

5.5.I.I.I.2.) Ingrid Nielsen, f.d. 31/8-1945 i Esbjerg.

5.5.I.I.I.3.) Hanne Nielsen, f.d. 31/8-1946 i Esbjerg.

5.5.I.I.I.4.) Jørgen Sten Nielsen, f.d. 3/7-1948 i Esbjerg.

5.5.I.I.I.5.) Bente Nielsen, f.d. 26 november 1950 i Esbjerg.

5.5.I.I.2.) Esther Thygesen Uhd, f.d. 9/4-1928.

5.5.I.I.3.) Lis Thygesen Uhd, f.d. 1/9-1943.

5.5.I.2.) Hansine Marie Caroline Uhd, f.d. 16/5-1900 i Varde, gift den 4/12-1934 i Esbjerg med fiskerskipper Axel Rasmussen, f.d. 13/3-1903 i Bramming. Ægteskabet opløst 1949. - Bosat i Esbjerg.

Hun har sønnen:

5.5.I.2.I.) Leo Sørensen Uhd, f.d. 1/II-1921 i Sønderup, Slagelse, gift den 26/7-1947 i Esbjerg med Anna Lise Frandsen, f.d. 23/4-1926 i Esbjerg, datter af overportør Laurits Antonius Frandsen og hustru Krista Jørgine Rasmussen.

Leo Sørensen Uhd er slagter, Bosat: Nygårdsvej 146, Esbjerg.

De har børnene:

5.5.I.2.I.I.) Bjerne Uhd, født den 21/4-1951.

Har bestået realeksamen.

Uddannet kontorassistent, nu overassistent. Fødested: Esbjerg.

Adresse: Vr. Gjesingvej 18, 6715, Esbjerg N. Gift med, Jytte Jensen, født den 23/II-1950 i Kærup. Hun har bestået realeksamen og er uddannet ekspeditrice.

De har sønnen:

5.5.I.2.I.I.I.) Kasper Uhd, født den 10. februar 1984 i Esbjerg.

5.5.I.2.I.2.) Henning Uhd, født den 9. maj 1954 i Esbjerg.

Har bestået realeksamen, er uddannet elektriker, gift med Birgitte Skjærbæk, født den 1. juli 1959 i Esbjerg.

Har bestået realeksamen og studentereksamen og er uddannet sygeplejerske.

Adresse: Hjerting Strandvej 152, 6710 Esbjerg V.

5.5.I.3.) Niels Rahbek Uhd, f.d. 29/9-1901 i Varde, gift den 5/5-1945 i Esbjerg med

Agnethe Viola Pedersen, f.d. 19/10-1906 i Esbjerg, datter af Christian Pedersen og hustru Ane Dorthea Nielsen.

Bosat: Jernbanegade 64, Esbjerg.

5.5.I.4.) Hakon Ejner Gjellerup Uhd, f.d. 14/4-1904 i Varde, gift første gang i Tikøb med

Anna Elisabeth Scherstein, født i Esbønderup. Ægteskabet opløst i 1927. Gift anden gang den 19/6-1937 i Århus med

Jenny Sofie Clemmensen, f.d. 3/9-1900 i Nr.Nebel, datter af købmand Ole Balslev Clemmensen og hustru Ane Jensine Mikkelsen. Bosat: Hvilsted pr. Hyllerslev.

De har sønnen:

5.5.I.4.I.) Bjørn Gustav Scherstein Uhd, f.d. 3/2-1926 i Nyrup, Tikøb, gift den 27/12-1952 i Ribe med

Solveig Lund Olesen, f.d. 7/9-1925 i Ribe, datter af gartner Jens Peter Olesen og hustru Jørgine Elisabeth Lund.

Bosat: Fuglevangsvej 16 B, København V.

=====

5.5.I.5.) Charles Louis Christian Uhd, f.d. 24/4-1909 i Varde, død den 7/10-1943 i Esbjerg, gift i Esbjerg med

Ilmi Karoline Larsen, f.d. 20/10-1905 i Hillerød.

Bosat: Esbjerg. De har børnene:

5.5.I.5.I.) Ruth Uhd, f.d. 18/10-1926 i København, gift d. 14/12-1952 i Esbjerg med Flyverløjtnant

Mogens Kjær, f.d. 4/10-1927 i København, søn af Maskiningeniør Frederik Teodor Kjær og hustru Marie Løffgren. De har datteren:

5.5.I.5.I.I.) Susanne Løffgren Kjær, f.d. 30/6-1954 i Esbjerg.

5.5.I.5.2.) Karen Agnete Marie Uhd, f.d. 27/I-1929 i Jerne,
gift med prokurist
Arne Olsen, Esbjerg.

5.5.I.5.3) Jytte Ilmi Uhd, f.d. 13/I-1932 i Esbjerg, gift
d. 15/II-1952 i Esbjerg med glarmester
Henning Thomsen, f.d. 15/II-1923 i Esbjerg, søn af glarmester
Christian Fredegod Thomsen og hustru Nicoline Hansine Knoop.
Bosat: Kromprinsensgade 24, Esbjerg.

5.5.I.6.) Harald Carl Gustav Uhd, f.d. 24/4-1909 i Varde, død
den 24/5-1920 i Esbjerg.

5.5.I.7.) Leif Uhd, f.d. 4/7-1918 i Esbjerg, gift den 15/8
1943 i Vordingborg med
Ulla Velfyg Henriksen, f.d. 22/I-1921 i Tuse, datter af repræ-
sentant Hans Henriksen og hustru Else Larsen.
Bosat: Kromprinsensgade 21, Esbjerg.

De har børnene:

5.5.I.7.1.) Tom Uhd, f.d. 11/7-1944, død den 6/I-1945.

5.5.I.7.2.) Hanne Uhd, f.d. 28/II-1945 i Esbjerg.

5.5.I.7.3.) Torben Uhd, f.d. 7/II- 1954 i Esbjerg.

=====

5.5.2.) Niels Marius Nielsen Uhd, f.d. 3/12-1870 i Gjellerup,
død 1954 i Varde, gift den 10/9-1896 med
Mette Stefanine Nielsen, f.d. 29/I-1975 i Votkær, død 1949 i
Varde. - De havde børnene:

5.5.2.1.) Jens Nielsen Uhd.

5.5.2.2.) Ukendt.

5.5.2.3.) Ukendt.

5.5.2.4.) Kirstine Marie Nielsen Uhd, f.d. 4/8-1901 i Varde.

5.5.2.5.) Dagmar Amalie Nielsen Uhd, f.d. 16/5-1903 i Varde.

5.5.2.6.) William Hugo Nielsen Uhd, f.d. 1/9-1905 i Varde.

5.5.1.o.) Hertha Kristine Marie Jensen, født den 20. novbr. 1896 i Varde, gift den 18. maj 1918 i Ribe med handelsmand Morten Pedersen Schmidt Puggård, født den 22. okt. 1896 i Ribe, søn af landmand Karsten Puggård og hustru Katrine Schmidt. Bosat: Bellevuevej I, Varde. - De har børnene:

1) Henry Schmidt Puggård, født den 30. juli 1918 i Varde, g.m. Eva Jensen, født den 4. juli 1923 i Ølgod, død novbr. 1977 i Ribe. Henry Schmidt Puggård var møbelhandler Sankt Nikolaj gade Ribe. - De har børnene:

A) Jette Puggård, født den 4. febr. 1953 i Ribe, samboende med John Deenhardt Nielsen, født den 28. febr. 1950 i Ribe.

De har sønnen:

1) Carsten Deenhardt Nielsen, født den 18. juli 1979 i Ribe.

B) Marianne Puggård, født den 8. juli 1956 i Ølgod.

2) Gunnar Schmidt Puggård, født den 30. jan. 1920 i Varde, gift den 7. november 1945 i Sem med

Doris Kristine Carstensen, født den 7. juli 1923 i Thorstrup, datter af gdr. Teodor Carstensen og hustru Ellen Hansen.

Bosat: Lundvej 52, Varde. De har børnene:

A) Karen Puggård, født den 4. marts 1949 i Varde, gift med Aksel Vendel, født den 25. marts 1944 i Kerteminde.

Han er salgsdirektør. - De har datteren:

1) Camilla Vendel, født den 4. juni 1975 i Hedensted.

B) Ole Puggård, født den 24. april 1953 i Varde, han er lektor i Silkeborg, samboende med lektor Karen Mørk Iversen, Silkeborg, født den 29. juli 1949 i Ørsted, Sønderjylland.

De har børnene:

1) Christian Mørk Puggård, født den 29. juni 1978 i Århus.

2) Anne Sophie Mørk Puggård, født den 30. marts 1982 i Århus.

3) Svend Aage Puggård, født d. 18. Jan. 1922 i Varde, død d. 17. marts 1969, gift i Ringe med

Sonni Elise Puggård, født d. 22. decbr. 1919.

Svend Aage Puggård var elektriker i Varde.

Bosat: Vinkelvej 2, Varde.

De havde børnene:

A) Morten Puggård, født den 2. aug. 1941 i Varde.

Han er ugift og ejendomsmægler assistent i Varde.

B) Bente Puggård, født d. 13. juni 1942 i Varde, gift med Jørgen Andersen, født d. 29. jan. 1944. Han er kontorchef i Handelsbanken i Grindsted.

De har børnene:

I) Jesper Puggård Andersen, født d. 26. jan. 1969.

2) Jacob Puggård Andersen, født d. 6. marts 1971.

C) Tove Puggård, født d. 30. aug. 1945 i Varde, gift med Kaj Musager, født d. 11. maj 1943. Han er tekniker.

Bosat: Røde Kro, Sønderjylland.

De har børnene:

I) Jette Musager, født d. 2. juni 1967 i Røde Kro.

Jette er bager i Vojens.

2) Helle Musager, født d. 23. april 1969 i Røde Kro.

3) Allan Musager, født d. 23. april 1969 i Røde Kro.

4) Erik Puggård, født den 11. novbr. 1926 i Varde, gift den 22. marts 1951 i Varde med

Ketty Christensen, født den 24. novbr. 1931 i Varde, datter af Hans C. Christensen og hustru Helga Mortensen.

Erik Puggård er tømrermester i Varde. Bosat: Nørrevold 46.

De har børnene:

A) Henning Puggård, født den 15. sept. 1951 i Varde, gift med Ellen Lyhne, født den 7. maj 1952, datter af ingeniør ved Varde kommune Eigild Lyhne og hustru Vibeke Lyhne. Henning er tømrersvend, og Ellen er Sygeplejerske.

De har børnene:

1) Micael Puggård, født den 22. april 1975 i Varde.

2) Thomas Puggård, født den 1. aug. 1979 i Varde.

B) Per Puggård, født den 20. novbr. 1952 i Varde, gift med Birthe Iversen, født den 27. febr. 1955, datter af Iver Iversen og hustru Yrsa Iversen, Varde.

De har børnene:

1) Helle Puggård, født den 25. jan. 1976 i Varde.

2) Dion Puggård, født den 25. maj 1979 i Varde.

C) Lone Puggård, født den 22. maj 1954 i Varde, gift med ekspedient Marinus Hansen, født den 10. marts 1958 i Lunde, søn af Niels Akse Hansen, - De har børnene:

1) René Hansen, født den 2. marts 1979 i Varde.

2) Trine Hansen, født den 21. april 1982 i Varde.

Bosat: Diget 14, Varde.

D) Hanne Puggård, født den 14. marts 1962 i Varde, hun er pædagogmedhjælper i Varde.

E) Lis Puggård, født den 1. febr. 1965 i Varde, hun er kontorassistent på Varde kommune.

196.

5) Elna Puggård, født den 28. jan. 1929. i Varde, gift den 6. juni 1947. med støbemester

Jens Østergård, født den 31. aug. 1925. i Varde, søn af Peder Østergård og hustru Doris Christensen.

Elna Puggård er ekspeditrice og har arbejdet flere steder i Varde. - De har datteren:

Inge Østergård, født den 16. sept. 1947. i Varde, gift med skolekonsulent

Jørn Hedegård Christiansen, født den 5. jan. 1948. i Vitten, søn af karetmager Jens Christiansen og hustru Elfrida Elisabeth Christiansen, Hørning.

Inge er uddannet teknisk tegner, hun er assistent på kommunekontoret i Århus. - Bopæl: Snebærvej 4, Højbjerg, Århus.

De har børnene:

1) Janne Østergård Christiansen, født den 20. april 1971.

2) Susse Østergård Christiansen, født den 5. febr. 1974.

Nielsine Birgitte Jensen, født den 17. maj 1879, død den 15. februar 1951 i Varde. Hun var datter af Niels Jensen og hustru Birgitte Mortensen, Enighedslunden Varde, hun var den 5' af søskende-flokken og moster til I.5.I.o.) Hertha Christine Marie Jensen, der giftede sig ind i Puggård slægten.

Hun giftede sig den 8. oktbr. 1899 med Skræddermester Andreas Peder Jensen, født den 20. april 1874 i Østerby, Madum sogn, d. den 29. november 1939 i Varde, søn af gårdejer Christen Jensen og hustru Maren Vium. De havde børnene:

- 1) Andreas Peder Rahbech Jensen, født den 16. august 1899 i Holstebro, død den 4. april 1920, i Varde.
- 2) Niels Christian Jensen, født den 2. februar 1901, i Holstebro, død den 17. feb. 1920, i Varde.
- 3) Holger Rahbech Jensen, født den 1. juli 1902 i Holstebro, gift den 8. novbr. 1926, i Janderup med Sørine Katrine Jensen, født den 1. juli 1901 i Kærup, Janderup, datter af gårdejer Jens Gedbjerg Jensen og hustru Jørgine Hansine Nielsen. - Bosat: Kærup pr. Hyllerslev.

De har børnene:

- A) Edith Rahbech Jensen, født den 20. juli 1927, i Kærup, gift den 5. februar 1950, i Janderup med chauffør Poul Henning Andersen, født den 22. sept. 1926 i København, søn af depotbestyrer Jens Andersen og hustru Ella Anna Rasmussen. Bosat: Ørevadsvej 20, København NV.

De har børnene:

- 1) Birgit Andersen, født den 11. maj 1951 i København.
- 2) Bent Andersen, født den 18. jan. 1953, i København.
- 3) Poul Erik Andersen, født den 27. sept. 1955, i København.

6) Hans Pertou Jensen, født 1797 på "Amstelborggård" i Strellev, gift 1833 i Lønborg kirke med
 Dorthe Christensdatter, født 1802 i Lønborg sogn, som datter af gdr. Christen Jensen. Familien flyttede den 20. maj 1833 til Stausø, de bosatte sig på ejendommen matr.nr. b2.
 Hans Pertou Jensen ernærede sig som hjuler og arbejdsmand.
 De havde børnene:

1) Jørgine Kirstine Hansen, født den 10. sept. 1835, gift den 14 okt. 1862 i Henne kirke med
 Jens Peder Christensen, født den 3. juli 1834, død 1889.
 I 1864 købte de gården matr.nr. 5a Hennebjerg. Jens Peder Christensen var fisker, han ejede halvpart i en af de største både ved Nymindegab. Hans hustru - kaldet Stinne Pertou og deres ældste søn, kørte ud med fiskene han fangede, undertiden helt til Horne og Tistrup for at få fiskene solgt.
 Kirstine overlevede sin mand, hun boede på gården til sin død.



Kirstine - Jens Peder

=====

De havde Børnene:

A) Hans Christian Christensen, født den 25. okt. 1862 i Stausø, død den 26. novbr. 1942 i Hennebjerg, gift den 25. okt. 1889 med Mette Nielsen, født den 16. april 1869 i Rottarp, Outtrup sogn, død den 10. marts 1953 i Hennebjerg.



J Ø R G I N E K I R S T I N E H A N S E N



Mette - Hans Christian

=====

De overtog gården i 1889 og drev den til 1924, den blev drevet efter datidens metoder, det var jo før maskinernes tid, alt arbejde blev udført med hånden, så det var en slid-som tilværelse at være landbruger. Køerne var tøjrede, og der var ofte langt til udmarkerne hvor de skulle græsse. Men alligevel skulle køerne hentes hjem til middag for at blive malket, det var meget tidskrævende.

Hans Christian var kendt som "den lille dyrlæge." Var der sygdom blandt heste, køer eller svin, så sendte man bud efter Hans Christian. Han var en erfaren mand på dette område, og havde mange mere eller mindre gode hjemmeråd for et sygt dyr. I mange år cyklede han rundt i sognet og skar grise for folk, betalingen var almindeligvis en kop kaffe.

På den tid havde dyrlægerne ikke sulfa og penicillin, derfor var deres hjælp ofte unyttig.

Hans kone Mette var et usædvanligt flittigt menneske, hun sparede sig ikke, men tog del i alt forefaldende arbejde på gården. Hun var også meget hjælpsom mod sine omgivelser, og sammen skabte de et meget gæstfrit hjem.

Hans Christian var en tid formand for Henne mejeri, og en tid var han kasserer. Han har været medlem af vurderingsnævnet for ejendomsskyld i Henne-Lønne sogne.

De har datteren:

1) Kirstine Kathrine Christensen, født den 1. april 1891, død den 3. decb. 1977.



Kirstine - Hans Espersen

=====

I) Kirstine Christensen, giftede sig med Hans Espersen, født den 14. febr. 1894, død den 12 maj 1952, søn af snedker A. Espersen, Nr. Nebel. Hans Espersen var uddannet ved landbruget, han havde været elev på Ry højskole. Kirstine havde været elev på Ollerup folkehøjskole. De byggede nye avlsbygninger på gården, og Hans Espersen havde flere tillidshverv i sognet, han var bl.a. medlem af Heme sogns menighedsråd.

De havde børnene:

A) Esther Espersen, født den 26. juni 1924, gift den 20. decb. 1971 med

Henning Christensen, bosat i Flyng ved Hedehusene. De har ingen børn.



Esther - Henning

=====



Ella - Hans Pedersen

=====

B) Ella Espersen, født den 14 okt. 1926, gift den 16. novb. 1948 med

Hans Kristian Pedersen, født den 2. maj 1926, søn af Thyra og Peder Pedersen, Houstrup. Ella var i 1946 elev på Uldum højskole. Ved deres bryllup overtog de forældrenes gård i Houstrup, men i 1952 overtog de Ellas fødegård i Hennebjerg, der nu hedder Kastanievang.

Hans Kristian Pedersen er en meget driftig mand. I 1957 blev der bygget et nyt stuehus ved gården, og i 1972 en ny stald med plads til 180 kreaturer, der af 65 kører. Gennem årene er der flere gange tilkøbt jord så der nu er 160 tdr. land. Hans Kristian Pedersen købte i 1973 en gård i Dejrup på 34 tdr. land, men købte jord fra nedlagte landbrug så der nu er 120 tdr. land til gården. I 1974 byggede han ny stald til 180 kreaturer, hvoraf de 60 er kører. Han byggede tilsvarende lade og maskinhus.

De har nu udbygget og moderniseret huset, som Ellas mor-far byggede ved gården i 1924, og som de nu selv bebor, mens deres to sønner bebor de to gårde. Under hele denne virksomhed har Ella været sin mand en trofast medhjælper.



Sonja - John



Helle - Hanne

=====
I) John Toftgaard Pedersen, født d. 4. maj 1950 i Houstrup. Han har været elev på Brejninggård ungdomsskole og på Kjærgård landbrugsskole. I 1974 overtog han Kastanievang. Sammen med gårdens drift, driver han maskinstation, og har for tiden fire faste mand i arbejde. Han har bygget tre store maskinhuse. - Han samlever med Sonja Nielsen, født d. 18. maj 1954, hun er datter af Grethe og Niels Jepsen Nielsen, Klinting. Hun er en kvinde med hånddelag, foruden den store husholdning passer hun telefon og regnskab. - De har børnene:
A) Helle Toftgaard Pedersen, født d. 2. jan. 1980.
B) Hanne Toftgaard Pedersen, født d. 8. marts 1982.

2) Kenn Toftgaard Pedersen, født d. 14. maj 1955 i Hennebjerg. Han har været elev på Brejninggård ungdomsskole og på Kjærgård landbrugsskole. Fra 1979 har han halv part i gården i Dejrup, som han driver sammen med faderen. Han samlever med Linda Pia Hansen, født d. 8. juli 1960, hun er datter af Rita og Gravers Hansen, København. Hun har sønnen:
A) Kristian Hansen, født d. 17. april 1980. Sammen har de -
B) Michael Toftgaard Hansen, født d. 25. maj 1984.
C) Casper Toftgaard Hansen, født d. 6. marts 1986.

Pia - Kenn - og børn





Karin - Gunnar Espersen

=====

C) Gunnar Kruse Espersen, født den 15. aug. 1931, gift den 7. novb. 1951 i Henne kirke med Karin Mortensen, født den 16. feb. 1936, hun er datter af Emma og Harry Mortensen, Henneby. De rejste til Canada den 9. april 1960. De bor i Vancouver, Britisk Colombia, hvor Gunnar er kranfører på havnen.

De har børnene:

- 1) Preben Espersen, født den 16. juni 1955.
- 2) Tove Espersen, født den 9. feb. 1957.
- 3) Winnie Espersen, født den 15. jan. 1962.
- 4) Frank Espersen, født den 15. jan. 1962.



B) Ane Marie Kirstine Kristensen, født den 27. juli 1864.
Hun rejste til U.S.A., blev gift i Minnesota, i ægteskabet
er der tre sønner.



Kristine - Christen

=====

C) Christen Jensen Kristensen, født den 26. novbr. 1866, død
den 22. jan. 1947 i Hundhale, Nr. Nebel, gift med
Kristine Larsen, Houstrup, født den 1. maj 1867, død den 21.
jan. 1947 i Hundhale, hvor de havde et landbrug.

De havde børnene:

I) Marie Kristensen, født den 7. jan. 1894, død den 24. sept.
1984, gift i Henne kirke med
Kristian P. Rotbøl, født den 26. marts 1891, død den 8. febr.
1962, søn af Anne Marie og Lars Christensen Rotbøl, Stausø.

De havde børnene:

A) Ove Kristian Rotbøl, født den 21. maj 1921, gift den 9. sept.
1950 med

Anna Karoline Pedersen, født den 19. april 1925, datter af
Marie og Thomas Urup Pedersen, Tistrup.

Ove Kristian Rotbøl var ansat ved post- og telegrafvæsenet
i Struer fra den 10. novbr. 1942 til den 30. novbr. 1981.

De har børnene:

I) Jørn Rotbøl, født den 26. marts 1948, gift i 1972 med
Marie Kammersgård Rostbjerg, født i Borris.

Jørn Rotbøl er uddannet som bygningskonstruktør, han er an-
sat ved Sindal kommune, Vendsyssel.

De har børnene:

A) Dennis Rotbøl, født den 23. juni 1972.

B) Nicolaj Rotbøl, født den 17. juni 1974.

2) Flemming Rotbøl, født den 13 juli 1951, gift i 1974 med Else Iversen, Sørvad, Holstebro.

Flemming Rotbøl er uddannet som elektriker, han er ansat hos Louis Poulsen, Holstebro. - De har sønnen:

A) Mads Rotbøl, født den 7 aug. 1978.

3) Kurt Rotbøl, født den 19. maj 1953, gift i 1979 med Anne Grethe Nielsen, Horsens. Kurt Rotbøl er uddannet som byggetekniker, han er ansat ved post-og telegrafvæsenet i Horsens. - De har sønnen:

A) Ronnie Rotbøl, født den 27 sept. 1982.

B) Svend Henry Rotbøl, født den 21. juli 1923, gift 1948 med Edel E. Aagård, født den 6. april 1926, datter af Eline og Volmer Aagård, snedkermester, Varde.

Svend Henry Rotbøl er overpakmester i Varde, og Edel er ekspeditrice, som sådan har hun arbejdet flere steder i Varde.

De har børnene:

I) Mogens Rotbøl, født den 28. maj 1948, gift med Anne Lise Pedersen, datter af Svend Leo Pedersen, Varde. Mogens Rotbøl er skoleinspektør, og Anne Lise er overlærer i Brødstrup. - De har børnene:

A) Kim Rotbøl, født den 16. juni 1969.

B) Bo Rotbøl, født den 30. okt. 1973.

Bopæl: Nimdrupvej 2, 8740 Brødstrup.

2) Hanne Rotbøl, født den 2 sept. 1949, gift med Vagn Krammer, født den 11. marts 1975, søn af Mie og Verner Krammer, Esbjerg. Hanne Rotbøl er overlærer, og Vagn Krammer er maskinmester på Premieris, Esbjerg.

De har børnene:

A) Dorte Krammer, født den 18. okt. 1975.

B) Morten Krammer, født den 2 aug. 1979.

C) Kirstine Marie Rotbøl, født den 21. april 1929 i Varde, gift den 17. marts 1956 i Ribe med Gerløv Leding Jensen, født den 26. okt. 1928 i Skjern, søn af Elfrida og Jens Kristian Jensen.

Kirstine Rotbøl Jensen er hjemmehjælper i Skjern.

Gerløv Leding Jensen blev uddannet som møbelsnedker, og han drev egen forretning i 19. år. Han har nu i en årrække arbejdet på Skjern Trikotagefabriks farveri.

De har børnene:

I) Steen Leding Jensen, født den 8. aug. 1956 i Skjern, gift med

Bente Mønsted Pedersen, født den 10. okt. 1963, datter af Edith og Åge Pedersen, Skjern.

Steen Leding Jensen er uddannet som bøsseemager.

Bente Mønsted Jensen er uddannet som kontorassistent.

De har datteren:

A) Tina Mønsted Jensen, født den 3. okt. 1985.

2) Torben Rotbøl Jensen, født den 1. jan. 1959, han er lagerarbejder på Trikotagefabrikken.

3) Lone Rotbøl Jensen, født den 15. april 1967, hun har handelsskoleeksamen.

2) Sigvald Christensen, født den 9. marts 1896, død den 23. decbr. 1979 i Nr. Nebel, gift den 22. jan. 1926 med Klara Johansen, født den 10. febr. 1902, datter af Jacobine og Niels H. Johansen, Sædding. Sigvald var landpost fra Nr. Nebel posthus fra 1. april 1925 til 31. marts 1956.

I 1926 byggede de deres hjem på Vesterhavsvej, Nr. Nebel. Ægteskabet var barnløst.

3) Kristian Larsen Kristensen, født den 4. april 1903, gift den 28. april 1924 med

Rosa Irene Hansen, født den 5. jan. 1905, datter af Mathilde og Hans William Hansen, Janderup, død den 30. okt. 1977.

Kristian Larsen Kristensen har arbejdet ved statsbanerne i mange år, han er nu pensioneret overportør, bosat:

Adelgade 29. I, Bogense. - De har børnene:

A) Gunnar Kristensen, født den 10. jan. 1930, gift den 21. juni 1955 med

Elice Hansen, de har datteren:

I) Susanne Kristensen, født den 10. jan. 1957.

Gunnar og Elice blev skilt i 1968. Gunnar er gift anden gang den 4. aug. 1976 med

Anna Grethe Nielsen, Silkeborg, hun har datteren Betina.

Sammen har de sønnen:

Nicolas Kristensen, født den 9. novbr. 1976.

B) Rita Kristensen, født den 28. decbr. 1930, gift den 23. juni 1956 med

Børge Hansen, født den 14. febr. 1926, han er malersvend.

De har datteren:

I) Marianne Hansen, født den 17. decbr. 1957, gift med

John Hansen, pilot ved hærens flyvevåben i Karup.

De har sønnen:

Danny Hansen.



Petrea - Mourids

D) Mourids Nielsen Kristensen, født den 6. okt. 1869, død den 13. okt. 1950, gift i 1897 med

Petrea Karen Pedersen, født den 31. juli 1879 i Hallum, død den 29. decbr. 1959 i Nr. Nebel. De bosatte sig på gården matr. nr. 5a Houstrup. Mourids havde været på højskole og fået delingsføreruddannelse. I flere år ledede han gymnastik for karle i Stausø gamle forsamlingshus. I to perioder var han medlem af Henne-Lønne sogneråd, han var strandfoged og formand for kommunens kornnævn, både under første og anden verdenskrig.

Foruden sine mange tillidshverv var Mourids handelsmand, han købte kreaturer op til handelsmændene Høj og Henrik Christensen, Nr. Nebel. Han var gemytlig, og han var dannebrogsmænd.

Petrea var en dygtig kvinde, hun ledede ofte gårdens drift, og for at få arbejdet på gården gjort rigtigt og rettidigt, måtte hun ofte være bestemt i sin talemåde. - Familien.

Vagn - Jens - Lilly - Marie
Erna - Petrea - Helmer - Mourids - Eigil





Kirstine - Birgit - Hedegård

=====

I) Gudrun Kirstine Kristensen, født i Houstrup d. 14. aug. 1888, datter af strandfoged, gdr. Mourits Nielsen Kristensen og hustru Karen Petrea Kristensen, født Pedersen. Døbt i Henne kirke d. 9. okt. 1898. Død d. 7. decbr. 1954 og begravet d. 10. decbr. 1954 på Tistrup kirkegård. Gift d. 20. sept. 1921 i Henne kirke med Jens Hedegård Madsen, født i Aadum d. 18. marts 1896, søn af gdr. Jens Peder Madsen og hustru Johanne Kirstine, f. Johnsen. Døbt i Aadum kirke d. 26. april 1896. Gudrun Kirstine Kristensen blev udlært smørrebrødsjumfru på Paladshotellet i Esbjerg og kom i tjeneste på Lunde hotel, der ejedes af Jens Hedegård Madsens plejemor Laurikke Birgitte Simonsen, født Madsen. Jens Hedegård hjalp stedmoderen med hotellets drift. Efter deres ægteskab overtog de hotellet omkring 1923. I 1940 solgte de Lunde hotel og overtog A/S Tistrup Højskolehjem d. 15/12-1940, som omdøbtes til Hotel Tistrup. De drev det nedkørte hotel frem til en blomstrende forretning på trods af, at det var stærkt medtaget af indkvartering af tyske soldater under krigen.

Fru Hedegårds mad var kendt og respekteret i hele Sydvestjylland. Jens Hedegård sad i en årrække i bestyrelsen for bevrarterforeningen for Sydvestjylland. De solgte hotellet d. 1/3-1954, hvor de fratog det areal kørestalden lå på. De nedrev kørestalden og opførte en toetages villa på stedet. Der var indrettet sparekasse-og banklokaler i underetagen og lejlighed på første sal.

Gudrun Kirstine Hedegård døde på Varde sygehus, mens de boede til leje under husbyggeriet i Villa Arnen" i Tistrup. Hun var opslidt af det hårde hotelarbejde, hun stod selv 16-18 timer ved det store tørve-eller kulfyrede hotelkomfurs stærke varme. Jens Hedegård flyttede ind i den nye lejlighed som enkemand i foråret 1955, men solgte ejendommen til A/S Varde Bank i 1960. Da giftede han sig igen ved borgelig vielse på Ribe rådhus d. 10. december 1960 med

Erna Kirstine Rexen, født Jepsen d. 29. juli 1907 i Nees sogn, Ringkøbing amt. Egteskabet ophævedes den 3. oktober 1961.

Jens Hedegård Madsen døde d. 12. novbr. 1978 i Ringkøbing, han blev begravet på Tistrup kirkegård d. 17. novbr. 1978.

De havde datteren:

A) Birgit Kirstine Hedegård Madsen, født d. 30. sept. 1933 i Lunde, døbt i Lunde kirke d. 26. novbr. 1933, gift i Tistrup kirke d. 29. maj 1954 med

Kristian Marinus Hammelsvang, født d. 21. juni 1929 i Tistrup, døbt i Tistrup kirke d. 4. aug. 1929, søn af postbud Aksel Marinus Hammelsvang (f. 19/8-1899, d. 21/5-1978) og hustru Karen, født Brørup Hansen, d. 20/7-1899.

Birgit Kirstine Hedegård Madsen sluttede sin skolegang med 3. mellem fra Vestjydsk Gymnasium i Tarm, og kom i lære som ekspeditrice hos manufakturhandler Svend Vejgård i Tistrup.

Hun var udlært i 1952 og arbejdede på hotellet som servitrice til I/II- 1953. Da tog hun på Husassistenternes fagskole i København til I/4-1954. Hendes forlovede var sergentelev derovre i den tid. Kristian Marinus Hammelsvang var enkemand, tidligere gift d. 30. decbr. 1950 i Tistrup kirke med Anna Marie Thomasen, sygeplejerske, født den 23. maj 1927 i Nr. Sundby, død d. 27. maj 1952 i København. Begravet på Tistrup kirkegård d. 31. maj 1952.

Efter brylluppet var Birgit hjemmegående husmor til 1983, herefter arbejdede hun en tid i kiosken på rutebilstationen i Frederikshavn. I 1985 startede hun som repræsentant i manufaktur-og brugskunst, dette arbejde har hun stadig d. 1/6-1986. - Kristian Hammelsvang blev civilingeniør (B) 1953, hjemsendt efter tjeneste ved ingeniørtropperne som værnepligtig sergent i 1955. Derefter 8. år hos Superfos-Vejasfaltafdelingen til 1963. 1963-1965 ingeniør hos entreprenør Poul Hansen, Grindsted. Selvstændig entreprenørvirksomhed i Randers 1/9-1964 - 7/8-1974. Herefter fra 1974 - 1983 entreprenøringen hos A/S Mortensen og Nymark. Fra 1/7-1983 forstander for specialskolerne "Vendsyssel" i Frederikshavn og Hjørring. Bopæl: Finnsvej 42, Frederikshavn. De har sønnerne:

1) Ole Hammelsvang, født i Rønne d. 10/6-1955, døbt i Rønne kirke d. 21/8-1955, ugift pr. 1/6-1986. Akademiingeniør 1981. (miljøteknik) Ansat ved Haderslev kommune 1981-1985, fra 1/II-1985 hos rådgivende ingeniørfirma Nullemann, Ålborg.

Bopæl: Christianshåb, Elsamvej 87, 9310 Vodskov.

2) Peter Hammelsvang, født i Haderslev d. 6/2-1961, døbt i Haderslev domkirke d. 30/4-1961, gift i Kolt kirke d. 1/6-1985 m. Margit Pedersen, født i Århus d. 18/II-1957.

Peter Hammelsvang, skibsbyggerlært efter realeksamen, udlært d. 3/3-1982, ansat hos A/A Århus Flydedog 1982-1983. Siden sept. 1983 hos A/S Viby Jern. - Viby J.

Margit Hammelsvang er uddannet som industrilaborant d. 31/8-1981. Siden 1/6-1983 ansat hos Grindsted Products Brabrand afdeling. - De har datteren:

A) Karen Milina Hammelsvang, født d. 20. okt. 1985 i Århus, døbt d. 8/12-1985 i Kolt kirke.

Bopæl: Blegindvej 23, Hørning.



Ole Hammelsvang

=====



Margit - Peter

=====



Karen Melina - Margit

2) Jens Peder Kristensen, født den 14. februar 1900, død den 18. august 1956. Han opholdt sig mest i sit hjem, og efter faderens død overtog han gården og strandfogedhvervet, men på grund af sygdom solgte han gården i 1953, og sammen med moderen flyttede han til Nr. Nebel.

4) Niels Vagn Kristensen, født den 13. marts 1904, død den 28. november 1974 i Varde.

Gift med Selma Augusta Olsson, født den 12. oktober 1910 i Varde, død den 10. august 1951 i København. Hun var husmoder. I en årrække boede de i København hvor Vagn Kristensen arbejdede ved telefonselskaberne. Efter hustruens død flyttede Vagn Kristensen og datteren til Varde, hvor de boede hos svigerforældrene. Vagn Kristensen arbejdede i nogle år som entreprenør for Jydsk Telefon. - Datteren:

A) Lone Jonna Lavrsen, født Kristensen den 2. oktober 1945. Uddannet som prokurist, gift med advokat Søren Laursen fra 10. april 1965 indtil 1973.

Børnene:

1) Anne Mette Selma Laursen, født den 30. juni 1965, gift med Mikael Baj Jensen.

2) Marianne Selma Laursen, født den 17. april 1969.

Bosat: Skt. Jørgens Haven 21, 5000 Odense C.



Lilly - Helge

=====

3) Lilly Kirstine Kristensen, født den 22 juni 1902, gift den 27. november 1928 med

Helge Heegård Christensen, født den 6 september 1898 på Fanø. Han blev uddannet ved landbruget, var elev på Ribeejens efterskole, Askov højskole og Borris landbrugsskole.

Lilly Kirstine Kristensen blev huslig uddannet hjemme og ude. Den 1. novb. 1928 købte de Søndergård, Hindsigvej 21, Horne. De har børnene:

A) Tage Heegård Christensen, født den 11 aug. 1931. Han har realeksamen fra Nr. Nebel, han er moderens medhjælper på gården. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev. Han er ugift.

B) Elly Heegård Christensen, født den 27. juli 1935, gift med Kurt Larsen, født den 8 aug. 1929, søn af Ingrid og Aksel Larsen, Esbjerg. Han er uddannet som elektriker i Grimstrup og arbejder i Horne. Elly har været elev på Kerteminde husflidshøjskole og gymnastikhøjskolen ved Sønderborg. Hun er lærer i idræt og håndgerning på Grådyb skole i Esbjerg.

Tage Heegård

=====



Elly - Kurt

=====





Aksel - Erna

=====

5) Erna Kristensen, født den 31. aug. 1910, gift den 20. jan. 1936 med møller

Aksel Nielsen, født den 19. marts 1906, søn af Margrethe og Anton P. Nielsen, kontorist på Herredskontoret i Holstebro. Erna Kristensen arbejdede i sine unge år i landbohjem såvel hjemme som ude, hun deltog i alt forefaldende arbejde. Aksel Nielsen kom efter sin konfirmation i lære ved møllerifaget, han fik sin uddannelse på forskellige møller på Sjælland, og en tid arbejdede han på møllen i Lunde.

Efter deres bryllup købte han Andrup mølle, men under krigen måtte møllen nedlægges. Aksel Nielsen arbejdede derefter i tyve år hos firmaet Eriksen & Christensen, Esbjerg. Bosat: Møllesvinget 5, Andrup, Esbjerg.

De har børnene:

A) Karen Margrethe Nielsen, født den 10. decbr. 1936, er ugift. I årene 1953-1960 var hun i huset i et lægehjem i Californien, bortset fra en kort tid, hvor hun besøgte Afrika.

Hun er nu børnehavepædagog under socialforsorgen i Esbjerg. Hun har datteren:

I) Ann Elisabeth Nielsen, født den 15. novbr. 1966. Hun går på gymnasiet i Esbjerg.



A) Karen Margrethe

Ann Elisabeth

=====



B) Rita Nielsen

Kaj Kjær

=====

Rita Nielsen, født den 9. feb. 1938, gift med major
 Kaj Kjær, født den 4. april 1935, søn af vognmand Jacob Kjær
 Holsted. Bosat: Irisvej II, Børkop. De har sønnen:
 I) Anders Kjær, født den 8. marts 1969.





Elly - Leif

=====

C) Leif Nielsen, født den 20. feb. 1939, han er handelsuddannet og gift med

Elly Christensen, født den 4 april 1940, de bor i Halmstad i Sverrig. De har børnene:

- 1) Flemming Nielsen, født den 22 maj 1967.
- 2) Susanne Nielsen, født den 20 marts 1972.
- 3) Erik Nielsen, født den 27. aug. 1975.



Gerda Nielsen - Preben Boykel

=====

D) Gerda Nielsen, født den 19. marts 1941, gift med Prekel Boykel, født den 11. aug. 1941 i København. Gerda Nielsen er fodspecialist har selv klinik. Preben Boykel er havnefoged ved lystbådehavnen i Hvidovre. De har datteren:

- 1) Iben Boykel, født den 27 decbr. 1972.



6) Helmer Kristensen, født den 11. aug. 1908, død den 10. okt. 1983, gift den 17. feb. 1933 med

Klara Pedersen, født den 28. juli 1908, datter af Karoline og Niels Pedersen, Hygum, Vester Nebel.

De første tre år efter brylluppet bestyrede de gården Hedetoft, Dyreby, Henne sogn, senere bestyrede de en gård ved Skærbæk. I 1965 byggede de et hus ved Skærbæk, og Helmer Kristensen arbejdede i nogle år på et cementstøberi ved byen, indtil sygdom ramte ham.

De har børnene:

A) Henning Kristensen, født den 13. juni 1933, gift med Ruth Thomsen, Ølgod, født den 7. sept. 1937.

De har børnene:

1) Susanne Kristensen, født den 5. decb. 1962.

2) Jan Poul Kristensen, født den 19. jan. 1965.

B) Margit Kristensen, født den 4. feb. 1938, gift med Villy Christiansen, født den 1. okt. 1938, død den 3. jan. 1968, søn af Theodor Christiansen, Ribe.

De har børnene:

1) Johnny Christiansen, født den 16. feb. 1962.

2) Kjeld Christiansen, født den 12. marts 1964.

Margit gift anden gang med

Ernst Ruben Hansen, født den 17. marts 1932, søn af Gudrun og Thomas Ruben Hansen, Ellevej 9, Give.

Han er nu postmester i Svendborg. Margit er handels- og kontoruddannet.

De har sønnen:

1) Jesper Hansen, født den 10. maj 1972.



Johanne - Eigil

=====

7) Eigil Østergård Kristensen, født den 5. okt. 1913, død den 10. jan. 1983, gift den 28. novbr. 1943 med Johanne Pedersen, født den 1. Jan. 1922, hun er datter af Kirsten og Peder A. Pedersen, Esbjerg.

Eigil Østergård Kristensen arbejdede som ung ved landbruget, men fra 1932 til 1970 fiskede han fra Esbjerg. I mange år havde han selv en kutter. Johanne Pedersen er huslig uddannet. Bosat: Kirkegade 175, Esbjerg.

De har børnene:

A) Jonna Østergård Kristensen, født den 25. sept. 1945, gift den 9. aug. 1970 med

Kjeld Svendsen, født den 11. novbr. 1944. Jonna Kristensen er demitteret fra Esbjerg seminarium i 1968. Kjeld Svendsen er demitteret fra Esbjerg seminarium i 1967.

De er begge lærere ved Jels skole. - De har børnene:

1) Thorkild Svendsen, født den 23. sept. 1972.

2) Bjørg Svendsen, født den 10. febr. 1975.

B) Bente Østergård Kristensen, født den 14. juni 1957, gift den 23. juli 1985 med

Jørgen Sellebjerg, født den 4. juli 1951. Bente Kristensen er uddannet som sygeplejerske på Centralsygehuset i Esbjerg, hun arbejder på Kolding sygehus. Jørgen Sellebjerg er demitteret fra Nr. Nissum seminarium i 1977. Han er lærer ved Jels skole, og de er bosat i Jels.

De har sønnen:

1) Kasper Sellebjerg, født den 11. novbr. 1983.



Dorthea - Peder Nielsen

E) Maren Dorthea Christensen, født den 23. april 1872, død den 5 sept. 1953, gift den 30. marts 1898 i Henne kirke med Hans Peder Nielsen, født den 6. juni 1871 i Rottarp, Outtrup sogn, død den 20. feb. 1935 i Over-Fidde.

Dorthea havde som ung flere pladser, hvor hun måtte arbejde hårdt, hjemme blev hun heller ikke sparet. Når der i forsommeren blev gravet tørv i mosen, så måtte hun bære de våde dyndklumper ud på tørrepladsen i sine arme. Og gennemblødt, som hun var, efter en lang dag i mosen, var der en række køer derhjemme, som ventede på hende til malkning.

Ved deres bryllup blev de ansat som bestyrerpar på Fattiggården i Klinting. Der havde Thea pasning og bespisning af de såkaldte "fattiglemmer," som godt kunne være vanskelige at omgås. I foråret 1906 købte de en gård i Over-Fidde, den drev de til 1928, da afhændede de gården til deres søn og købte hus i nærheden. Der var kun få maskiner på den tid, dog havde de en slømaskine til brug i høslet og høst. Peder Nielsen var en stovt vestjydsk bonde, man lærte at sætte pris på hans retsind og hæderlighed. Man kunne sige: Det er rar med en god familie, men værdien af gode naboer kan ikke værdsættes for højt.

Hjemmet var meget gæstfrit, og unge mødtes ofte der.

Thea havde den glæde, at kunne fejre sin 80-års fødselsdag sammen med familie og venner hos Herdis og Nads på gymnastikhøjskolen ved Viborg.

De har børnene:



Herdis Skåanning - Mads Nielsen

=====

1) Mads Peder Nielsen, født d. 2 feb. 1901, død d. 9. decbr. 1984.
 Gift den 2. decbr. 1928 i Holstebro med
 Herdis Skåanning, født d. 2 juni 1901, datter af Maren og Kres-
 ten Skåanning, Holstebro.

Mads voksede op ved landbruget hjemme og ude. I 1920-21 var han elev på folkehøjskolen i Ollerup og fik delingsførerud-
 dannelsen. I 1925-26 var han elev på gymnastikhøjskolen i Ol-
 lerup. Herdis Skåanning havde også været elev på begge skoler
 i Ollerup. I 1927 var de begge med Niels Bukh på turné i
 Island og England. Ved deres bryllup overtog de gården i Fid-
 de, som de drev i fem år. Men fra novb. 1933 var Mads Nielsen
 ansat som lærer på gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor han vir-
 kede i 12 år. Viborg amts gymnastikforening, hvis formand var
 Karsten Sundersen, Hammershøj, havde planlagt at bygge en gymna-
 stikhøjskole ved Viborg, og man ønskede at få Herdis og Mads
 Nielsen som forstanderpar. De modtog opfordringen og rejste til
 Viborg i 1945. Men først i 1951 kunne skolen modtage det før-
 ste elevhold. I 17. år var Herdis og Mads Nielsen forstanderpar
 på skolen, og i disse år fik 2771 unge mænd og kvinder lederud-
 dannelsen der. Mads Nielsen blev hædret med dannebrogskorset, og
 med Lings medalje i guld. Ved deres fratreden fik de deres bo-
 lig ved skolens indkørsel. - De har børnene:

A) Lind, Inga Skånning, født den 3. juli 1930 i Henne.
Gift den 7. oktober 1961 i Viborg med overlæge, dr.med
Klaus Lind.

Student: Viborg katedralskole 1950.

Lægevidenskabelig embedseksamen: Københavns universitet
sommeren 1958. Disputats Københavns universitet jan. 1976.

(Titel: Protein A of Staphylococcus aureus. Immunologi-
cal and immunochemical investigations)

Heldagslægeassistent ved statens seruminstitut november
1959. Overlæge sammesteds 1978.

Lind, Klaus, født den 22. juli 1922 i Gråsten.

Fader: Landsretssagfører Kristian Peter Andreas Lind,
moder: Husholdningslærerinde Eva Berg-Nielsen.

Gift: 7. oktober 1961 med overlæge, dr.med. Inga Lind.

Student: Sønderborg 1941.

Lægevidenskabelig embedseksamen: Københavns universitet
vinteren 1951. Disputats: Københavns universitet 1973.

1951 - 1956: Ansat ved forskellige hospitaler.

1956: Heldagslægeassistent ved statens seruminstitut.

1973: Overlæge ved statens seruminstitut.

B) Holger Skaanning Nielsen,
født den 10. april 1933 i Henne.
Stilling: Salgsassistent.

Gift i Silkeborg den 5. august 1961 med
Lotte Rydahl Nielsen, født Pedersen.
Født den 28. februar 1939 på Frederiksberg.
Stilling: Hospitalslaborant.

Børn:

Karen Skaanning Nielsen,
født den 21. juni 1962 i Randers.
Stilling: Under uddannelse til ergoterapeut.

Mette Skaanning Nielsen,
født den 6. marts 1965 i Randers.
Stilling: Under uddannelse til lærer.



Kirstine Nielsen

=====

2) Kirstine Kathrine Nielsen, født den 23 januar 1904, død i København, bisat ved Sankt Markus kirke på Djursland i hendes mands familiegravsted den 17. juni 1981.

Stinne arbejdede som ung derhjemme på gården i Over-Fidde, og i forskellige pladser på egnen. I sommeren 1924 var hun elev på gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor hun også var pige en tid. Hun ledede gymnastik med pigerne i Henne i flere år, og var ivrig deltager i sognets ungdomsarbejde. Omkring 1930 rejste hun til København, hvor hun i mange år arbejdede på en institution. I 1964 giftede hun sig med Børge Sørensen, København. Stinne holdt meget af sin hjemegn, og i flere år tilbragte hun sin ferie hos kunstmaler Chr. Lyngbo, Henneby.

Ved hendes bisættelse holdt pastor E. Søndergård følgende tale:

Kære Stinne!

Du er nået til vejs ende. Den evige almægtige Gud, som gav dig livet og som bestemte al din færd her på jorden. Han har igen taget livet fra dig. Du var hedebondens datter, hele dit liv forblev du jyde. Du var flittig og nøjsom, ærlig og sagtmodig, trofast og loyal. Du var forstående og tilgivende over for din mands svagheder. Din mand vil nu føre dine jordiske rester tilbage til Jyllands jord, hvor du kan hvile fredeligt og uforstyrret til opstandelsens dag.



Karen - Jenny

=====

3) Jenny Nielsen, født den 17. maj 1910, gift med lektor Hans Olsson, København. - De har børnene:

A) Karen Marianne Olsson, født den 9. december 1942.

B) Jan Olsson, født den 28. april 1947, død 8. januar 1963.

(Jenny Olsson, gymnastiklærer i København 1932 - 1962)



Karen Olsson

Jan Olsson

=====



Karen - Erik Juhl Bentzen

=====

A) Karen Marianne Olsson, født d. 9/12-1942, gift med Erik Juhl Bentzen, født d. 11/8-1943.

Karen Marianne Bentzen, nysproglig student Gl. Hellerup 1961. Tre-sproglig korrespondent 1964. Balletdanserinde ved pantominateatret 1964-1967. Lærer fra Københavns Dag & aften seminarium - special § fransk 1971. Lærer ved Frederiksberg skole 1971-1980. Udstationeret i Edinburgh, Skotland 1978-1982. Sekretær ved Søllerød skolevæsen 1986.

Erik Juhl Bentzen, Niels Brokk 1967, konsulatsekretær i Skotland 1967 - 1968. Eksportkonsulent 1968 - 1978, leder af The Danish Trade Office i Skotland 1978 - 1982. Kontorchef for Dukoment sektion SOS, Kongens Nytorv 1983.

De har børnene:

1) Anne Kathrine Juhl Bentzen, født d. 2/8- 1972.

2) Rasmus Juhl Bentzen, født d. 1/7-1976.



Jan Olsson

=====

B) Jan Olsson, født d. 28/4-1947, død d. 8/I-1963.
Gymnasieelev - sang og musik. Medlem af Radio-
drengkoret indtil 1961.

F) Jensine Kjerstine Christensen, født den 22/II-1874.
Død den 12/4-1887 af T.B.

2) Esther Marie Hansen, født den 29. august 1837 i Stausø, gift i Henne kirke med skomager Povl Jensen, Stausø, født i 1848. De har datteren: Dorteia Kathrine Jensen, født den 15 decb. 1870 i Stausø, død den 27 marts 1953 i Outrup, gift med Marius J. Olesen, født den 18. okt. 1871 i Holsted, død den 20 decbr. 1933 i Outrup.



Dorteia - Marius

=====

A) Dorteia Kathrine Jensen havde en tid ophold hos sin mors søster Kirstine i Hennebjerg, og hun var elev på Vallekilde højskole. Hun betegnes som en oplyst og begavet kvinde. Senere tjente hun i Holsted, Der lærte hun sin mand Marius J. Olesen at kende.

Ved deres bryllup boede de en kort tid i Hennebjerg, der blev sønnen Niels Poulin Olesen født. Senere bosatte de sig i et hus ved Outrup, og begge arbejdede ude.

De købte senere et landbrug i Galkjær ved Outrup som en søn overtog i 1929. Marius og Dorteia flyttede da til Outrup, hvor Dorteia vaskede og syede for unge karle. Efter sin mands død var hun blandt de første der kom ind på den nyopførte alderdomshjem "Høllegården."



Johanne - Niels Olesen

=====
 I) Niels Poulin Olesen, født den 4. sept. 1898 i Henne sogn,
 Døbt den 16. okt. 1898 i Henne kirke, død den 6. febr. 1968.
 Gift den 18. okt. 1928 i Nykøbing Sj. kirke med
 Anna Johanne Sørensen, født den 8. juni 1907 i Nykøbing Sj.
 sogn, som datter af husmand Søren Oluf Sørensen og hustru
 Marie Sofie Kirstine, født Johansen.

Anna Johanne Olesen, født Sørensen død den 23. marts 1983.
 Begge ligger begravet på Højby Sj. kirkegård.

Adresse: 1928 - 1965 Stenstrupvej 82, Stenstrup, 4573 Højby Sj.
 1965 - 1983 Tværvej I, 4573 Højby Sj.

Niels Poulin Olesen kom ud at tjene som 7-årig. Han startede med at vogte gæs, siden kør, og efterhånden blev far så dygtig, så han skulle ride hestene hjem om aftenen. Men da han kun var en lille dreng, måtte han have hesten ned i en grøft for at komme op på ryggen af den. Far har fortalt at han sov i et rum bag stalden, hvor også karlen sov. I sengene var der halm, og engang kunne far ikke holde varmen i tæerne, men det var fordi en snog med unger boede i sengenden.

Far tjente om sommeren, det fik han et par træske for i løn.
 Om vinteren gik han i skole. Ja han gik!

Men det var godt, far kom tidligt ud at tjene, for det var hans husbond som hjalp ham til læge (eller noget lignende) med hans kirtelsygdom (vistnok tuberkulose), der var ikke råd til den slags i hjemmet.

Som en svag ung mand kom far i vinteren 1921-22 til Vallekilde folkehøjskole. Men klimaet på denne egn gjorde helbredet bedre, og han blev på egnen resten af sin tid. Han havde først plads i Gudmindrup, så Stenstrup, men blev omkring 1924 bestyrer for en blind mand, som havde samlet ting og oprettet Stenstrup museum. Ejendommen som far bestyrede var på 6 1/2 tdl. Foruden far var der også en husbestyrerinde. I august 1928 køber far ejendommen. Prisen på den kender jeg desværre ikke. Der var lagt strøm ind, inden far blev bestyrer, og et helt nyt 9" tærskværk stod i loen.

Den 22. oktober 1931 blev min bror Jørgen født, og jeg selv blev født den 15. november 1942. Den 24. marts 1944 får far et betinget skøde på tre tdl. jord, som han køber for 2600 kr.

Det er et stykke sortsandet jord som lå ca. 1 km fra ejendommen. Jorden var god at dyrke rug og roer i, og græs til ungkreaturer og goldkøer var den også god. Jorden til ejendommen var meget leret med lidt mosejord i kanten. Far skar tørv til eget brug i krigsårene. Far høstede i mange år med slåmaskine, og om aftenen bandt far og mor neg. Senere lejede far en mand med traktor og selvbinder. De neg, som ikke kunne være i loen, blev tærsket fra marken, og al halmen fra tærskværket var løs, så det gav et stort arbejde.

Jeg har aldrig set nogen kunne lave så flot en flettet halmvisk til sine spidssnudedede træske og sine støvler som far. Det var et helt kunstværk, men alt hvad han foretog sig blev

gjort sindigt og sirligt. På ejendommen havde far en hest, ca. fire køer, lidt ungkreaturer, en so og fedesvinene derfra. Denne besætning kunne brødføde familien uden arbejde uden for hjemmet. Køerne var RDM og præmiekøer. De blev udstillet på dyrskuet, som blev afholdt i Nykøbing Sj.

I 1946 er far tildelt I. præmie i helmarkskonkurrence af Odsherredskredsens Husmandsforeninger. Far var en meget stilfærdig mand, men sagde han noget, så mente han det også. Han deltog i foreningsarbejde ligesom mor, og har siddet i bestyrelsen for husmandsforeningen og menighedsrådet.

Mor har også siddet i menighedsrådet, og begge gik de meget op i friskolens arbejde, og begge har siddet i bestyrelsen der. Politisk tilhørte både far og mor Det Radikale Venstre. Foråret 1962 blev far syg og måtte fra den ene dag til den anden holde op med arbejdet. Jorden blev forpagtet ud, men i efteråret 1965 solgte de ejendommen og den tilkøbte jord til to forskellige købere. Ejendommen blev til en lystejeendom, og den tilkøbte jord blev udstykket til sommerhusgrunde. Far og mor købte huset Tværvej I, Højby og havde der et par gode år sammen på trods af at far var slidt op. Han havde jo aldrig været nogen stærk mand. Men han var vestjyde, og han forblev vestjyde både i sind og tale indtil sin død.

Mor boede nu alene i huset, indtil sin død nogle år senere.

Bodil Dorthea Olesen.



Kirsten - Jørgen

=====

A) Jørgen Hennebjerg Olesen, født den 22. oktober 1931, søn af Johanne og Niels Poulin Olesen, Stenstrup, Højby Sj.

Gift den 26. marts 1959 med

Kirsten Busch Petersen, datter af Poul Busch Petersen og hustru Birthe Petersen.

Jørgen Olesen voksede op i kriseår og under tysk besættelse. Han gik i friskole og var på efterskole. Som 15-årig kom han ud at tjene på gårde i Nordvestsjælland på Stevns og ved Køge. Fra I/II-1952 til I/8-1953 var han elev på Ladelund landbrugsskole. Derfra rejste han til Lolland, var et par år bestyrer på en gård. Den 1. marts 1961 købte han gård i Kimersminde, Herritslev, 4880 Nysted. Kirsten er uddannet ved husholdning. - De har børnene:

1) Lene Olesen er født den 21. jan. 1963, hun er sygeplejer-elev i København.

2) Jens Olesen, født den 2. april 1967, han vil være landmand og er på grundskole på Kærehave landbrugsskole.





Bodil Dorthea - Erling Poulsen

=====

B) Bodil Dorthea Olesen, født den 15 november 1942, døbt den 13. decbr. 1942 i Lumsås kirke, Højby sogn, gift den 11 maj 1963 i Lumsås kirke, Højby sogn med gårdejer Erling Poulsen, født den 16. novbr. 1937 Sandholm Mark i Bes-ser sogn, Samsø, som søn af husmand Kristian Gunnar Lander Poulsen og hustru Ingrid Elisabeth Poulsen, født Thomsen Hovgaard. Adresse: "Stenvang", Kollekolle-Tværvej 2, 4560 Vig. Mine første år husker jeg ikke så meget af, jeg er vokset op som en slags enebarn, da min bror Jørgen er 11 år ældre end jeg. Jeg kan ikke huske, han har været hjemme, imens jeg var barn. Det første, jeg husker om Jørgen var, da klædeska-bet blev lagt i fjedervognen, og vi kørte med hesten for til hans første plads som tjenestekarl i Gudmindrup. Jørgen var da 15 år og jeg selv 4. Omkring samme tid fik jeg en tohju-let cykel, som var en meget skrabet model på grund af, at det var i efterkrigsårene. Der var bl.a. ingen kædeskærm på, det kostede mig mangen en væltetur, når de lange bukser kom i kæden. Der skete sjældent noget med mig, men bukserne blev fyldt med olie og sommertider også flænset i kanten. Da jeg var 5 år kørte jeg ved et uheld ned af en skråning med cyk-len.

Da jeg ikke kunne rejse mig igen, skreg jeg som en besat, og blev hørt af naboens pige, som kørte mig hjem på sin cykel. Mit ene ben var flækket på langs fra ankelen til knæet. Jeg lå en måned i sengen på sygehuset, og mor måtte aflevere både kaffe- og sukkerrationeringsmærker for mig.

Da jeg var to år, siges det, at mit det andet ben var brækket. De har været noget krigskram. - Det var heller ikke nemt at få tøj, så jeg måtte gå i omsyret tøj, og mor gik på sykursus i en hel del år. Den 11. april 1950 begyndte jeg min skolegang i Stenstrup-Gudmindrup Friskole, og her gik jeg hveranden dag i 7. år. 3. år i den ene klasse, og 4. år i den anden. Det var en skole med ca. 30 elever. Altså omkring 15 i hver klasse. Vi havde kun den samme lærer til alle fag. Det var en skole, hvor der blev betalt skolepenge hvert kvartal, i forhold til forældreindtægt. En hel del af mine skolekammerater kom fra meget små kår, jeg selv var nok fra middelstanden, men den sociale forskel mærkedes aldrig.

Efter min konfirmation 24. marts 1957, kom jeg fra 1. maj på Fårevejle Fri- og Efterskole i 5 mdr. Det var kun piger, og vi var 10 elever. Derefter fik jeg en plads i huset hos en bager i Svinninge. Var der kun i 2 mdr. på grund af meget dårlige arbejdsforhold, på trods af, at familien hørte til indre mission. Helbredsmæssigt har jeg haft det godt, bortset fra de brækkede ben. Jeg har aldrig forsømt i skolen på grund af sygdom. Jeg ville så gerne i lære i en brugsforening, men de tog ikke piger på grund af deres grovvarer salg. Det var forøvrigt slet ikke på mode for en pige at komme i lære, og slet ikke, når man ikke havde realeksamen. Jeg hørte til de store årgange og havde svært ved at finde noget, men jeg tog til

Holbæk, gik gade op og gade ned og spurgte om læreplads, indtil jeg kom til Sjællands største prøvinsisenkram "Bjørn", De skulle ikke bruge nogen i butikken, men en på kontoret, og den plads fik jeg. Jeg startede I. maj 1958, jeg skulle være 4. år i lære, stadig fordi jeg ikke havde realeksamen. Samtidig skulle jeg følge handelsskolen i tre år om aftenen. Arbejdstiden var fra 8,00 til 17,30 de første fire dage i ugen, om lørdagen 8,00 til 14,00. Jeg rejste nu hjemmefra for at bo hos en moster og onkel i Holbæk. Der boede jeg i to år, hvorefter jeg flyttede på værelse i byen. En elevløn var på 192,00 kr. Den 31. maj 1961 fik jeg min handelseksamen med udmærkelse, og den højeste karakter af 98. afgangselever (UG - 14,67) Samtidig fik jeg tildelt flidspræmie i form af en bog. Og min chef overrakte et håndmedet sølvarmbånd med inskription. Det var en stor dag. Efter udstået læretid blev jeg i firmaet et år, indtil jeg blev gift.

I min læretid havde jeg truffet Erling som var fra Samsø, men tjente i Stenstrup som karl, forresten på samme gård, som far havde tjent. Erling blev senere bestyrer på en gård, som ejedes af en enke. I. april 1963 købte Erling gården "Stenvang" i Kollekølle ved Vig. Den ligger højt med udsigt over Sejerøbugten og Odden fergehavn. Ejendommen overtog Erling den I. maj, og den II. maj 1963 holdt vi bryllup. Vi blev viet i Lumsås kirke, og bagefter holdt far og mor fest for os i Stenstrup forsamlingshus. Der havde jeg gået til gymnastik som barn. Erling og jeg kom i en ungdomsforening, som også holdt til der med møder og folkedans, så vi følte os hjemme. Ejendommen, Erling havde købt for 135,000 med 50,000 i udbetaling, var på 18. tdl. meget stenrig jord. Der var staldlænger

opført i 1959 efter brand, men et meget gammelt, svampetåret stuehus, som vi kun kunne bruge 2/3 dele af. Der var lidt besætning og redskaber på ejendommen, men efter 3. uger måtte vi købe en anden traktor. Der var nok at se til, det flød med møg og skidt både ude og inde. Men vi havde ungdommens mod. Den 12. august 1964 blev Lisbeth født hjemme, det var midt i høsten, men barselorlov var et ukendt begreb for selverhvervende. Birgitte blev også født hjemme, da hun kom til verden den 21. november 1967, men hun kostede 256,00 kr., for der var ingen overenskomst med jordmødrene.

Det var nu ikke så godt at have landbrug mere, og i foråret tager Erling stort kørekort, da han kan få en plads på mejeriet som chauffør. Jeg passer nu bedriften om morgenen, da Erling begynder kl. 5,00. Vi har på det tidspunkt 5-6 køer + opdræt og ca. 10. søer. Efter den første tid kører Erling kun 6-7 timer om dagen, men alle ugens 7. dage. Det bliver nogle gode år økonomisk for os, men det er et slid. Det går også godt i stalden selv om den passes af to forskellige hver dag. Marken hjælpes vi om. Efteråret 1968 begynder jeg at hjælpe nogle eftermiddage om ugen i vores brugs, men stadigvæk er der en hjemme hos børnene, der følger os i mark og stald.

Foråret 1970 bygger vi nyt stuehus på 112 m², vi er selv håndlangere, og vi gør alt, hvad vi kan. Huset koster 80,000 kr.

I 1971 bytter vi rolle. Erling bliver hjemmegående da mælketuren lægges om, den bliver da fra kl. 5,00 til 17,00 hver dag, det syntes Erling var for meget. Jeg får heldagsjob på mejeriet i mit kontor-fag, det er under Øernes nydannede mejeriselskab. Året efter flytter kontoret til Holbæk, og jeg flytter med.

Og nu købes vores første bil, en brugt WV. I 1976 bygger Erling selv maskinhus, og det gamle stuehus bliver revet ned. Maskinhuset kostede 30,000 kr. Vi køber nu en ny bil også en WV til 45,000. Maskinparken er også vokset en del.

Efteråret 1978 bliver alle på Øernes kontor i Holbæk sagt op på grund af rationalisering. Men jeg søger på alt, og er heldig at få et job som skrankeleder på Holbæk Bibliotek 1. febr. 1979. Så jeg blev ikke arbejdsløs.

Det var som at komme i lære påny at begynde på Biblioteket. Jeg starter på Dansk kommunalkursus I. og består med pæne karakterer. Min stilling bliver omnormeret til en overassistentstilling. Så starter jeg på Dansk kommunalkursus II. og slutter på biblioteksskolen i København. Nu må jeg kalde mig biblioteksassistent. Men det var nu ikke helt nemt at komme på skolebænken igen i min alder, jeg var hele tiden den ældste. Men jeg klarede alle 7. eksamener med 9. taller. I 1978 forpagter vi 7. tdl. på den anden side havegården, men det er kun for et år ad gangen. Erling laver stalden om, vi har nu I4 - I7 køer + opdræt, tyrekalvene bliver fedet op til ca. 250. kg slagtet vægt. Men vi er afhængig af mælkekvoten som kom inden vi var helt færdige med omlægningen. Vi kunne ikke tildeles ekstra, for Erling har selv lavet det hele, så omkostningerne var ikke store nok.

Jeg arbejder 40. timer om ugen på forskudte tider, og jeg har 10. timers transport ugentlig. Jeg bruger det meste af min fritid til at hjælpe i marken og hvor der ellers kan gives et nap med. Jeg holder gerne ferie i høsten og roesæsonen. Elsker at komme ud med traktoren, vil hellere det end støvsuge og vaske op.

Kan godt lide at læse, strikke, sy og måske rime lidt. Foreningsarbejde deltager vi også i. Erling har siddet i bestyrelsen for brugsforeningen, i husmandsforeningen og været formand for foredragsforeningen og vandværket, det tilser han dagligt. Han er også medlem af mejeriets repræsentantskab. Jeg har siddet i bestyrelsen i husmandsforeningens husholdningsudvalg, været i skolenævnet, sidder i bestyrelsen i Det Radikale Venstre, foredragsforeningen er i ungdomsskolenævnet og er domsmand.



Bodil - Birgitte - Erling - Lisbeth

=====

T I L O D S H E R R E D S P R I S

Om en pragtfuld egn jeg gerne vil fortælle,
 "Det skønne Odsherred"det selvfølgelig gælder.
 Vi kan begynde ved Dragsholm slot,
 som ligger ved Nekseløbugten flot.
 Der var jarlen af Botwell engang i kælderens lænket,
 siden i Fårevejle kirke liget blev krænket.
 Der er det flade Lammefjordens land,
 og fra Høve den flotte udsigt over Sejerøbugtens vand.
 Når man ned ad Høve Stræde kører,
 der lige ind i sommerhusenes land fører.
 Midt i Højby ligger kirken på en bakketop,
 den har kalkmalerier flotte,så gå derop.
 Stenstrup et museum vise kan,
 samlet af Laurits Jensen,den blinde mand.
 Og en af landets flotteste dobbelttjætterstuer ligger her,
 så de er i hvert fald et turistbesøg værd.
 Igen det op ad bakke går,
 vi nu til Kirkeåsbakken i Lumsås når.
 På"Bakkegården"har de fine køer og grise at vise frem,
 lige ved siden af havde I.C.Nielsen og Fini Henriques
 deres hjem.
 Odden kirke og kirkegård ligger længere ude,
 der er mindesmærker for linieskibet ,den faldne skude.
 Odden ligger langstrakt hen med vand på begge sider,
 nu til Mols man kan sejle til faste tider.
 Helt ude på spidsen af Gnibens land,
 kattedegatsvømmere engang sprang ud fra strand,
 Vi ser nu alt det skønne en gang til,
 for tilbage og til Nykøbing vi nu vil.
 Nykøbing er købstaden i sommerens land,
 der vi møde turisterne på gågaden kan.
 Men vi vil videre til Nakke og Rørvig by,
 der færgen fra Hundested søger ly.
 Og når vi rundt i egnen kører,
 det os pludselig til den store Dybesø fører.
 Tilbage til Nykøbing vi atter må,
 så et kig på Anneberg og måske en bøf vi få.
 Langs stranden og skoven er en pragtfuld vej,
 og pludselig ligger Egebjerg og knejser sig.
 På bakken ligger kirken og præstegården flot,
 og neden for Egebjerg maskinfabrik lunt og godt.
 De har også Lommestenen og Kongsøre Nebbe,
 og skovbundens pragtfulde anemone-og løvfaldstæppe.
 Nu går turen over Siddinge fjord,
 hvor mange inde bag dæmningen bor.
 Til Herrestrup,hvor det atter går ned mod strand,
 til Audebodæmningen og ud af Odsherreds land.
 hvor man har dale,bakker,mindesmærker,skov og strand.
 En egn som i skønhed vel næppe har sin lige,
 det enhver som bor her,bestemt vil sige.

Bodil Poulsen,Vig.

I) Birgitte Dorthea Poulsen, født den 21. november 1967 på "Stenvang" Kollekolle-Tværvej 2, 4560 Vig.

Birgitte er opkaldt efter sin morfars mor Dorthea. Det var en stor glæde for hendes morfar, da hun blev døbt. Det var sidste gang morfar var hos os nogenlunde rask. Han døde, da Birgitte var 10 uger. Birgitte har altid været ked af, at hun ikke kendte morfar. Birgitte var født stor og stærk, kunne morgenen efter fødslen ligge på maven og hæve sig op i armene og kigge rundt. Hun har også tilbragt mange timer i stalden, er sin fars pige, da hun har haft mest kontakt med ham på grund af, at jeg begyndte at arbejde ude.

Birgitte begyndte sin skolegang i Ulstrup den 12. aug. 1974 og kom til Vig skole i 8. og 9. klasse. Derefter på handelskole i Holbæk, hvor hun fulgte den etårige EFG uddannelse inden for handel og kontor. Birgitte har aldrig brudt sig så meget om at gå i skole, hun har ellers ikke svært ved at lære tingene. Hun har ikke i sin 10 års skolegang forsømt en eneste dag. Så hun er en rask pige.

Birgitte har gået meget lidt til gymnastik og dans. I nogle år var hun spejder, men pludselig blev det hende for kedeligt. Birgitte begyndte at svømme i 1975 på trods af, at hun ikke kunne bunde nogensteder i bassinet. Hun blev hurtigt dygtig, og var i flere år en dygtig konkurrencesvømmer. Der står mange pokaler og klubmesterskaber på hendes hylde. Hun var også hjælpetræner og i bladredaktionen i Trundholm Svømmeklub. Der fik hun som den første tildelt klubfadet for hjælpsomhed og kammeratskab. Birgitte har også haft job foruden sporten. Hun var i flere år medhjælper i en forretning i Vig, og var flink til at give et nap med herhjemme.

Birgitte blev elev i socialforvaltningen i Nykøbing-Rørvig kommune fra 1. august 1984. Hun holdt med konkurrencesvømningen, idet hendes tid er optaget af arbejdet i bestyrelsen for Odsherreds Landboungdom. Herhjemme hjælper hun gerne, når hun har tid. Når hendes elevtid er forbi, vil hun ud til landbruget, hun bruger gerne sine hænder.

Hun har nu eget værelse, hun vil være sig selv, det har hun altid villet. Som barn ville hun ikke holde os i hånden, når vi gik på fortovet i Vig. Hun satte hænderne på ryggen og var stædig. Birgitte er forøvrigt den eneste i vores familie, der spiller. Hun har gået til guitaraspil, og nu er det harmonikaspil, hun går til, har også været med i et sangkor på Vig skole.

2) Lisbeth Mariane Poulsen, født den 12. august 1964 som datter af gdr. Erling Poulsen og hustru Bodil Dorthea Poulsen, "Stenvang", Kollekolle Tværvej 2, Vig.

Mariane er opkaldt efter hendes mormors mor Marie, og hendes farmors mor Ane.

Lisbeth tilbragte mange timer af sine første par år i barnevognen. Den blev tit sat ned i stalden. Hun blev dus med dyrene og de med hende. Senere blev det den trehjulede cykel, hun for rundt med på staldgangen, eller den lille skovl og kost. Legekammerater var der ikke noget af, så det var med selv at fantasere når der skulle leges. Men det gik også udmærket uden børnehaven el. lign. Skolegangen begyndte 9. august 1971 i Ulstrup skole. Det er en dejlig lille skole med ca. 80 elever, hvor de går de første 7 år. Derefter kom Lisbeth til Vig, hvor hun efter 9. klasse kommer på Odsherreds

gymnasium i Asnæs og bliver student sommeren 1983. Ca.4-5 år gammel begynder Lisbeth på gymnastik og går til dans, men det kommer noget i baggrunden, da hun begynder som ulveunge i 1972. I 1975 lærer hun at svømme i sommerferien. Og da svømmebassinet i Vig bliver overdækket, begynder hun som konkurrencesvømmer. Lisbeth har erhvervet mange klubmesterskaber. Var bedst på længere distancer. Hun kommer også på kursus og bliver hjælpetræner. Og i 1981 var hun deltager i landsstævnet i Slagelse.

Samtidig med sin sport begynder hun som 13-årig at hjælpe på Vig bibliotek 10 - 15 timer om ugen, senere også på skolebiblioteket. Ind imellem tar hun sig også nogle serverings og rengøringsjob. Fra sit 14. år tjener hun til alt sit tøj m.m. selv. Spejderarbejdet bliver ved at have hendes interesse, og hun bliver tropsassistent i Oxwiig gruppe i Vig. - Efter studentereksamen får Lisbeth plads på en gård i Reerslev, der er 50 malkekøer + marken at passe. Der er kun sønnen på gården og Lisbeth, så der er nok at se til. Hun tabte også 12 kg. på de 4 mdr. hun var der.

I novbr. 1983 begynder hun på en lakridsfabrik i Slagelse, der er hun glad for at være, men julesalget svigter og en del fyres. Hun får nu vikararbejde på Holbæk bibliotek, men snart får hun en stilling som livredder i svømmehallen i Vig. Fra aug. 1985 bliver hun pædagogmedhjælper på Svinninge Fritidshjem. Lisbeth bor i Reerslev sammen med sin ven. Der er flere ting hun gerne vil uddanne sig til: Bibliotekar, politiet, eller måske være socialpædagog.

Spejderarbejdet er Lisbeth stadig med i. Efter hele turen gennem Oxwiig spejderne i Vig havde hun et års pause, men er hentet tilbage som divisionsassistent i Knud Lavard division.



Emil - Anne Marie

=====

2) Emil Olesen. født den 30. sept. 1902 i Galkjær, Outtrup sogn, død den 28. decbr. 1975 i Canada, gift 1938 i dansk-luthersk kirke i Edmonton med

Anne Marie Olesen, hun var af svensk afstamning.

Emil Olesen arbejdede ved landbruget herhjemme, men i 1929 rejste han til Canada for at prøve lykken der. Men med den store arbejdsløshed i Canada, var der også svære tider. Det var ikke meningen, han ville blive derovre, men da han kom til at kende Anne Marie, besluttede han at blive.

Han købte en farm, den drev han til han nåede pensionsalderen. Det skete, at der kom haglstorme, som ødelagde høsten, og der var tit hårde vintre. De købte hus i Edmonton. I 1972 var de på besøg i Danmark og Sverrig. De svenske tog fandt de var ældgamle.

De har døtrene:

A) Iney Olesen, født den 20. febr. 1946.

B) Sheila Olesen, født den 10. sept. 1951.



Iney - Alvin

=====

A) Iney Olesen, født den 20. feb. 1946 i Alberta, gift med Alvin Dusterhoft, født den 12. sept. 1944, søn af Rosi og Rudolf Dusterhoft, farmere i Rocky Rapids.

Alvin Dusterhoft er farmer i Rocky Rapids, Alberta.

De har børnene:

1) Cory Dusterhoft, født den 22. maj 1971.

2) Kevin Dusterhoft, født den 16. feb. 1973.



Cory

=====

Kevin

=====



Lennard - Sherry - Colin - Sheila

=====

B) Sheila Olesen, gift med Lennard Bykowski, født den 8 november 1946, søn af Rosa og Matt Bykowski. De har en stor flot forretning i Vermelion. Sheila har kontoruddannelse, og Lennard arbejder på apotek. De har lige bygget et nyt hus, som de flyttede ind i den 1. okt. i året 1985.

Sheila og Lennard var en tur i Danmark i 1973 på en måneds ferie i Europa. De lejede en bil i København, for de skulle også en tur til Østrig, der stammede Lennards familie fra. De kunne ikke tale dansk, men Holger og Lisbeth kan tale engelsk, og de tog ferie i de dage, de besøgte os. De har børnene:

- 1) Sherry Bykowski, født den 27. marts 1975.
- 2) Colin Bykowski, født den 16. oktober 1977.

Bosat: 7 morel Place, Spruce,

Irove, Alberta, Canada.



Glen - Hartvig - Stevv-Ricard
 Scherly-Ann - Bebby - Emma - Max

- 4) Max Olesen, født den 16. okt. 1906 i Galkjær, Outtrup sogn. han arbejdede som ung ved landbruget, men en tid havde han lillebil forretning. I 1929 rejste han til Canada for at prøve lykken, men det var ikke så gyldent som han havde troet. Der var megen arbejdsløshed i Canada. Max havde forskelligt arbejde derovre, en tid arbejdede han på hotel. Den 1. novb. 1936 giftede han sig med Emma Olesen; hun var født af danske forældre, der var farmere i Canada. De overtog forældrenes farm, som de drev en tid. I 1974 rejste Emma alene til Danmark. Det var i marts måned, men vejret var så fint, at vi en eftermiddag kunne nyde at drikke kaffen ved Blåbjergstenen. Emma var begejstret for den vestjyske natur ved Blåbjerg og Henne strand.
- 5) Esther Marie Perthou Olesen, født den 5. december 1910, død den 5. januar 1917.
- 6) Ricard Olesen, født den 12. maj 1914, død den 5. decb. 1947. Han var landmand, men arbejdede i fem år på Mads Madsens hønseri i Næsbjerg. Han døde ved et ulykkestilfælde i Oksbøllejren 1947.



Ricard Olesen.



Thyra - Manfred

3) Manfred Schertz Olesen, født den 30. maj 1904 i Outrup, død den 18. decbr. 1979 i Varde. Gift den 22 marts 1929 i Lunde kirke med

Thyra Adsersen, født den 5. aug. 1906 i Kastkjær, Lunde sogn, datter af Stephan Adsersen og hustru Karen Marie Christensen. Efter brylluppet overtog de Manfreds fødehjem ved Outrup, som var på $7\frac{1}{2}$ tdr. land og en besætning på to køer. Thyra fortæller om deres forhold.

Den første sommer var Manfred murerarbejdsmand, hans dag begyndte klokken fire om morgenen og varede til sen aften. I høstens tid mejede han sit eget korn med le i sin fritid. Siden havde han forskelligt arbejde, han gravede brønde og tjærede tage m.m. Kvinderne havde også begge hænder fulde af arbejde, nutidens bekvemmeligheder var ukendte på den tid. Der skulle hugges kvas til brændsel i komfuret til madlavning og bagning, og til kakkelovnen i stuen. Vandet blev hentet ved pumpen i gården, og tøjet blev vasket på et vaskebræt. Malkning og møgspredning var også kvindearbejde, dertil kom det huslige arbejde og pasning af børnene.

Med tiden blev der bygget ny stald til 6 køer 2 heste og svin. Manfred kørte mælk til Outrup mejeri, og derhjemme slagtede han kreaturer og svin, og kørte ud og solgte kødet.

Den 1. maj 1939 blev ejendommen solgt, og en større ejendom på 35 tdr. land i Søndersig blev købt. Der var besætningen på 12 køer + opdræt, samt svin og høns. Der var fem tdr. land, som var pløjet, men ikke opdyrket.

Under krigen kunne der ikke fås kunstgødning, men den nedpløjede lyng gav næring til kornet. Prisen på korn var på den tid 75 kr. pr. 100 kg. Til gården hørte også en tørvemose, og under krigen blev der gravet en del tørv til salg. Der blev samlet mange sten i marken, stenene var dyre og gav en ekstra indtægt. De første år var der ingen maskiner, men efterhånden fik vi selvbinder og malkemaskine.

Vi fik kalvekastning og måtte sælge besætningen. Vi købte heste, de var dyre under krigen og kunne give god fortjeneste ved salg. Vi satte så køer ind igen.

I 1947 købte vi en naboejendom på 23 tdl. I 1950 solgte vi begge ejendomme og købte en gård i Forum, Guldager sogn på 53 tdl. Der var heste til markarbejdet, men året efter købte vi traktor og tilhørende maskiner. Senere fik vi også bil. I 1963 solgte vi gården og købte hus på Kildevej 5 Varde. Der fik vi tiden til at gå med arbejdet i hus og have og aflægge besøg hos vore børn. Min mand kunne nyde at tage på fisketur.

I 1974 fik Manfred sin første hjerneblødning, og siden stødte flere til. Bortset fra korte ophold på sygehuset, blev han plejet i sit hjem. Han døde den 18. december 1979 og blev begravet på Outrup kirkegård.

Vi har børnene:



Esther - Gotfred

=====

A) Esther Olesen, født d. 21. jan. 1930 i Outrup, gift den 13. decbr. 1952 i Bryndum kirke med Peder Gotfred Andersen, født d. 30. decbr. 1925, søn af J.P. Andersen og hustru Ane Dorthea Simonsen, Mogenstrup, Sevel. Esther Olesen fortæller:

Jeg er opkaldt efter min fars søster, der døde som 6-årig. Trods krisetider har vi søskende haft en dejlig barndom. Vi har aldrig mærket, at der manglede noget, vore forældre sørgede altid for, at vi børn fik først ved spisningen, så kunne de selv få, hvad der blev tilovers. Folk havde det meget småt mange steder dengang. Jeg havde min skolegang i Outrup de to første år, så flyttede jeg til Lunde og gik i Frøstrup skole en tid. Fra jeg var 12 år kom jeg ud at tjene om sommeren, min første plads var hos Jokum og Jakob Hansen, Bækhus, hvor jeg var barnepige. De næste to somre tjente jeg hos Gunna og Jens Hansen, Allerslev. Det var under krigen og vi kunne ikke få cykledæk, vi kørte på fast gummi, haveslanger eller reb, og det gik udmærket. Efter min konfirmation, kom jeg i tjeneste hos Karen og Marius Andersen, Bækhus. Hos dem havde jeg været meget som barn i sommerferien og om julen. Der var jeg i to år. Så var jeg hjemme og hjalp mine forældre en tid. Jeg var derefter et år hos Sine og Peder Pedersen, Heltoft. Sines ben var lammede, hun sad i en kørestol og måtte hjælpes med alt. Efter en tid derhjemme, var jeg elev på Rødding højskole i tre måneder. I 1½ år har jeg været pige på skolen, jeg arbejdede ved rengøring og som kokkepige.

Så var jeg hjemme igen, men da var mine forældre flyttet til Forum ved Esbjerg. Det var mærkeligt at skulle finde sit hjem på et fremmed sted, hvor man ingen mennesker kendte. Jeg havde i mellemtiden fundet min tilkommende mand, han tjente på en gård ved Hjerting. Gotfred har uddannet sig ved landbruget i pladser i Salling, Bornholm og Sjælland. Vi rejste begge til Outrup og fik plads på hver en gård, jeg hos Niels P. Nielsen, Dejrup, Gotfred hos Jens Thomsen, Refsgård. Om sommeren fik jeg plads som husbestyrerinde i Lunde hos Henning Klagenberg. Jeg synes, alle piger burde have plads som husbestyrerinde, før man får egen husholdning, det kan man lære meget ved. Den 15. novbr. 1952 købte vi en gård i Kvong på 30 tdr. land, der var to heste, otte køer + opdræt samt et par søer. Om sommeren udvidede vi stalden. De første fem år drev vi gården med heste, men købte så traktor. Jorden var meget befængt med ukrudt, den krævede meget arbejde, men i de unge år har man lyst og mod på arbejdet. Vi fik plads til 12 køer + opdræt samt fem svinestier. Vi havde gården i Kvong i ni år, og købte så gården her i Båhl, Outrup sogn. Vi tog besætning, avl og maskiner med, maskinerne var næsten nye. Vi fik en statsejendom fra 1928 med solide bygninger. I 1962 udvidede vi stalden og byggede et stykke til stuehuset. Vi har lejet 24 tdr. land og dyrke nu 50 tdr. land. Vi har nu 24 køer og en snes kalve, så der er taget svinestier i brug til kreaturer. Vi har et par søer og nogle fedesvin. Der er sket store forandringer i landbruget i de 33 år, vi har haft gård, næsten alt er blevet mekaniseret. Tidligere var det meste håndens arbejde, nu høster maskinstationen kornet, og kører møddingen ud på få timer. Selv har vi grønthøster og maskine, der læsser roerne samt aflæssevogn. Men trods mekaniseringen er arbejdsdagen lang, og der er lagt et meget hårdt pres på de få mennesker, der er tilbage i landbruget. Det er ikke alle, der har kunnet klare økonomien i de store investeringer i bygninger og maskiner. Der er fulgt en del auktioner i kølvandet, som har fremkaldt familie - tragedier. Vi har børnene:



Susanne - Knud Erik

=====
 I) Knud Erik Andersen, født den 12. decbr. 1953 i Kvong, gift
 den 17. april 1976 med

Susanne Rasmussen, født den 26. okt. 1956, datter af Herdis
 Jytte og Svend Åge Rasmussen, Kerteminde.

Knud Erik Andersen gik ud af Outrup skole efter 9. klasse.

Han lærte derefter i fire år smedehåndværket i Nr. Bork.

Han har arbejdet hos Vølund og C.B. Hoffmann, Esbjerg. I

1975 flyttede han sammen med Susanne i en lejlighed i Es-
 bjerg, der boede de til sommeren 1976, da købte de et hus i

Darum. I 1978 købte de hus i Tistrup, og efter seks års for-
 løb købte de et større hus i Tistrup, hvor de nu bor.

Knud Erik Andersen har nu i 7½ år været montør på Strange

Hansens maskinfabrik i Horne. Han har fornylig åbnet en

hobby-forretning, hvor han lejer videofilm ud. I otte år har

jeg kørt orienteringsløb, siger Knud Erik, og det går nogen-
 lunde godt. Susanne er husligt uddannet, hun er hjemmegående

husmor. - De har sønnen:

René Svenåge Andersen, født den 28. juni 1978.

Bosat: Nørrevang 4, Tistrup.





Susanne - Egon Andersen

=====

2) Egon Andersen, født d. 8. aug. 1955 i Starbæk, Kvong sogn, gift d. 26. marts 1977 i Guldager kirke med

Susanne Christensen, født d. 23. okt. 1959 i Otterup, Fyn.

Egon gik i skole i Outrup og tog realeksamen i Nr. Nebel.

Egon har arbejdet i byggebranchen og ved fiskefabrik i Esbjerg, ved en tømrer og en anlægsgartner. Han har været i **civilforsvaret**, og er nu igen i byggebranchen.

Susanne gik i tre forskellige skole, har arbejdet på fiskefabrik og på slagteri. Hun er nu rengøringsassistent ved Esbjerg kommune. - De har børnene:

A) Anita Andersen, født d. 26. juli 1976 i Esbjerg.

B) Allan Jan Andersen, født d. 6. jan. 1978, død d. 3. juni 1979.

C) Linda Kristine Andersen, født d. 27. sept. 1981 i Esbjerg.

D) Martin Andersen, født d. 13. april i Esbjerg.

E) Anne Julie Andersen, født d. 27. febr. 1986.





Bruno Andersen

=====

3) Bruno Andersen, født den 10. decbr. 1957 i Kvong, efter sin skolegang tog han realeksamen i Nr.Nebel. Han kom derefter på søfartsskolen i Svendborg, han ville være styrmand. Han fik arbejde ved Esso og sejlede i to år med tankbåde. De sejlede først mellem Aruba i Sydamerika og Nordamerika, derefter på Europa. Senere igen mellem Aruba, Nordamerika og Canada.

Bruno Andersen skulle så have været på styrmandsskole på Fanø, men holdt op på grund af, at så mange tankbåde blev lagt op. Der var krise i olien.

Med den uddannelse Bruno Andersen havde, kunne han kun sejle med tankbåde. Han tog så arbejde ved et murer-og tømrerfirma som bygge huse, haller og idrætshaller over hele landet. Han er flyttet i en lejlighed i Varde, han dyrke fodbold og bordtennis. Han er med i koret ved sommerspillet " Sommer i Tyrol " i Varde og skal med igen i Syvkanten.



=====
 Anny - Jan Jeppesen
 =====

4) Anny Andersen, født d. 31. aug. 1959 i Starbæk, Kvong, gift d. 17. juli 1982 i Outrup kirke med Jan Jeppesen, født d. 1. aug. 1956, søn af Inger og Jeff Jeppesen, Lunde.

Anny gik syv år i Outrup skole, tog derefter realeksamen i Nr. Nebel. Fra 1970 deltog hun i 4.H. arbejdet med bagning og håndarbejde. Efter endt skolegang var hun et halvt år i huset i Hennebjerg, kom derefter til Blåvand hos en elektriker som pige og medhjælper i butikken.

Fra 1. aug. 1978 var hun elev på Grindsted husholdningsskole, opholdet varede til jul. I 1979 flyttede hun til Tistrup, der var hun ekspeditrice i en slagterforretning, og boede sammen med Jan Jeppesen, han havde købt hus der.

Jan Jeppesen gik i skole i Lunde, han har været elev på Bramming efterskole. Han arbejdede ved landbruget og var elev på Ladelund landbrugsskole. Siden arbejdede han for et byggefirma i Esbjerg. I 1972 var han deltager på RAGU's rep-hold der viste gymnastik i U.S.A. - De har børnene:

A) Jim Jeppesen, født d. 9. november 1982.

B) Anna Sabrina Jeppesen, født d. 26. jan. 1986.





Leif Schertz Andersen

=====

5) Leif Schertz Andersen, født den 5. decbr. 1960 i Kvong. Efter sin skoletid i Outrup, tog han realeksamen i Nr.Nebel. I sin sommerferie arbejdede han på gården i Fiilsø. Efter skoletiden arbejdede han ved Blåbjerghuse i Stausø, kun afbrudt af sin soldatertid ved ingeniørtropperne i Randers. Leif spiller fodbold og bordtennis. Han bor nu i en lejlighed i Varde.



Orla Andersen

=====

6) Orla Andersen, født den 5. aug. 1964 på Varde sygehus. Orla Andersen gik ud af skolen efter 9. klasse. Efter sin konfirmation fik han plads på Skølvad forsøgsgård og siden i Lunde. Derefter var han elev på landbrugets grundskole i Borris. Han arbejdede derefter på Forumgård, gården havde en besætning på 140 køer + opdræt. Der var malkestald til 16 køer og alt i maskiner. Sin værnepligt aftjente han ved ingeniørtropperne i Randers. Han var igen en tid på Forumgård, men midt i sept. 1985 rejste han til Israel, der skulle han arbejde på en kibbutz.



Leo Andersen

=====

7) Leo Andersen, født den 13. aug. 1965 i Båhl, Outrup sogn. Efter 9. klasse gik Leo ud af skolen og kom i lære ved Blåbjerg huse i Stausø. Der har han haft arbejde, kun afbrudt af sin soldatertid ved ingeniørtropperne i Randers. Leo spiller fodbold, og han har taget instruktør-kursus i bordtennis.



Thyra Else Andersen

=====

8) Thyra Else Andersen, født den 14. maj 1967 i Båhl, Outrup. Hun endte sin skolegang efter 10. klasse, arbejdede derefter i huset i Ansager og Vittarp. Der skulle hun lave mad og passe en dreng på fire måneder. Har deltaget i 4-H-arbejdet i seks år. Den 1. sept. 1985 i slagterlære i Tistrup. Thyra Else har mange fritidsinteresser, hun spiller hånd- og fodbold og går til gymnastik. I flere år har hun sunget i kor, hun var med i Syv-kantens kor ved sommer- og vinterspil. Hun har taget kurser som ungdomsleder, og hun har ledet gymnastik for småpiger.



Karen -Andreas

=====

B) Karen Olesen, født den 5. marts 1931 i Outrup sogn, gift den 25. okt. 1955 i Bryndum kirke med Andreas Nielsen, født den 4. juli 1925 i Forum, Bryndum sogn. Søn af Kirstine og Anders Pedersen Nielsen.

Karen Olesen gik i skole i Outrup og Frøstrup, efter endt skolegang arbejdede hun i huset, bl.a. en tid i Norge. Hun var elev på Ry højskole, og tog sy-og tilskærer kursus i Skjern før brylluppet.

Andreas Nielsen gik i Forum skole, og arbejdede derefter ved landbruget. Sin værnepligt aftjente han i Tønder og Søgård, og en vinter var han elev på Rødding højskole.

I 1957 overtog han sin fødegård, der var på 16,2 ha god muldjord, der var eng og skov. Besætning på 6. køer 8 kalve, lidt svin og to heste. Hans far blev boende på gården indtil 1961, han flyttede da på alderdomshjemmet i Tarp. Der blev ryddet 2 ha af plantagen, som blev taget i dyrk. I 1963 blev stalden udvidet, så den kunne rumme 18. køer + opdræt samt svin. I 1970 blev stuehuset restaureret med nyt køkken, badeværelse og olie-fyr. I 1974 blev resten af den gamle staldbygning restaureret. Der er nu plads til 50. kreaturer samt søer og svin. Andreas arbejder af og til på maskinstationen. Karen hjælper til på gården ude og inde, hun er også interesseret i gå på kurser, at lære lidt af hvert. I 1980 tog Karen udearbejde ved reng.o.l. De har to døtre:

- 1) Kirsten Nielsen, født den 14. april 1957.
- 2) Inge-lise Nielsen, født den 31. maj 1967.



Holger - Kirsten og børn.

=====

I) Kirsten Nielsen, født den 14. april 1957 i Forum, gift den 12. juni 1978 med

Holger Toudahl Frandsen, søn af Hans Toudahl Frandsen og hustru Elly Juhl Hansen, Horne.

Kirsten gik i Forum skole de første 5 år, dernæst på Bryndum skole. Hvorefter hun tog etårig eksamen på handelsskolen i Varde, og blev uddannet kontorassistent. Hun arbejdede på kontor ved dagbladet "Vestkysten,"

Holger Toudahl Frandsen havde sin skolegang i Horne. Efter skoletiden blev han udlært som tømrer, læste derefter til ingeniør på Esbjerg Teknikum. Har arbejdet hos ingeniørfirmaet Anderskov og Thomsen. De har børnene:

A) Hanne Toudahl Frandsen, født den 11. decbr. 1980.

B) Karsten Toudahl Frandsen, født den 8. november 1982.

Familien bor i Tarp hvor de byggede hus i 1984.

2) Inge-Lise Nielsen, født den 31. maj 1967 i Forum.

Inge-Lise har gået i Bryndum skole til 9. klasse, Derefter begyndte hun på den matematiske linie på Varde Gymnasium. Hun bliver student i sommer.

Inge-Lise Nielsen

=====





Esther - Alfred

=====

C) Alfred Olesen, født den 6. maj 1932 i Galkjær, Outrup sogn, gift den 12. decbr. 1958 i Hjerting kirke med Esther Thøstesen, født den 28. febr. 1938, datter af Margrethe og Hans Thøstesen, Hjerting.

Alfred Olesen er uddannet ved landbruget. I 1952-53 var han elev på Engelsholm højskole, i 1953-54 aftjente han sin værnepligt i Padborg og Sønderborg. I 1955-56 var han elev på Ribe Kjærgård landbrugsskole, sommeren 1956 var han forkarl på en gård i Københoved. I 1957 købte han en gård i Stakroge, gården var på 28. tdr. land, men jorden var meget tør og sandet. Besætningen var på fire køer, et par kvier, nogle kalve, samt et par sner.

Esther Thøstesen har været elev på Vojens ungdomsskole, på skolen i Ringe og på Engelsholm højskole.

Da vi købte gården i Stakroge var det håndens arbejde, siger Alfred Olesen. Roerne blev taget op med kniv, og savet roer som top blev læsset med greb og kørt sammen. Det tog lang tid for vi havde fire tdr. land. Staldgødningen blev også læsset med greb, kørt ud på marken - spredt og nedpløjet. Kornet blev høstet med selvbinder, negene blev samlet i skokke for senere at blive kørt i hus, de måtte flyttes mange gange. I vintertiden tørskede man kornet, og fodrede det op på besætningen.

Sommeren 1959 var meget tør, der kom ingen regn fra april til oktober. Vi havde ingen græs til kørerne, vi måtte fodre med kornet, før det blev modnet. I efteråret gik vi ud og samlede kartofler op for fire kroner i timen. I 1962 købte jeg en lille lastbil, med den kørte jeg to mælketure til Stakroge mejeri, og samtidig handlede jeg med kreaturer og grise. I 1963 fik jeg 9,500 kr. for turene, men der var omkostninger ved bilen, så fortjenesten var meget beskedent. Men inden vi rejste fra Stakroge, var besætningen på 9. kør og II. kvier + opdræt. I 1966 købte vi en gård i Ansager, der var jorden bedre, gården var på 40. tdl., og besætningen var på II. kør 7. kvier + opdræt samt søer og grise.

Møddingen var i den ene ende af stalden, der var dog en mur imellem. Vi fik snart møddingen flyttet ud, og stalden ført helt igennem huset. Jeg arbejdede på Ansager slagteri indtil 1973, der måtte skaffes penge til gård og besætning.

Vi har nu 40. kør og 25. stk. ungdyr. Der er sket store forandringer i landbruget, siden vi købte gård. I 1950'erne begyndte traktorerne at afløse hestene, og maskinparkerne voksede hurtigt. I dag går arbejdet meget lettere, maskinerne har taget brodden af det tunge arbejde. Som landmand så man lysere på fremtiden, da Danmark kom med i fællesmarkedet. Esther og Alfred Olesen har en travl tilværelse. Esther arbejder ude som hjemmehjælper. Foruden at passe sin gård, har Alfred forskellige tillidshverv som også er tidskrævende. Han er formand for Ansager borgerforening, formand for Ansager-Øse husmandsforening, og formand for det lokalhistoriske arkiv i Ansager sogn,

De har børnene:

- 1) Manfred Olesen, født den 15. okt. 1963 i Stakroge.
- 2) Margrethe Olesen, født den 9. august 1966 i Ansager.
- 3) Hans Olesen, født den 21. januar 1969 i Ansager.

Bosat: Mølbyvej 12, Ansager.



Manfred Olesen

=====

Manfred Olesen har gået 10. år i Ansager skole, han er senere uddannet ved snedker-og tømrerfaget. Han har bygget hus på Vinkelvej 38, Ansager. Han bor sammen med sin forlovede Maj - Britt Svenningsen, hun er fra Hanstholm.



Margrethe Olesen

=====

Margrethe Olesen har gået 10. år i Ansager skole, hun har handelsskole eksamen fra Grindsted, og læser nu til højere handelsskole eksamen i Grindsted, og vil senere uddanne sig som bankassistent.



Hans Olesen

=====

Hans Olesen gik ni. år i Ansager skole, han læser nu til E.F.C. eksamen i Grindsted inden for handel og kontor. Han vil ud



Mary - Verner

=====

D) Mary Olesen, født den 19. novbr. 1933 i Outrup sogn, gift den 1. decbr. 1954 i Bryndum kirke med gårdejer Otto Verner Ehmsen, født den 8. sept. 1929 i Alslev sogn, søn af Marie og Peder Ehmsen. Otte Verner Ehmsen døde den 27 maj 1977.

Mary Ehmsen havde som ung forskellige Pladser som husassistent, i 1952 var hun elev på Ry højskole.

Ved vort bryllup købte vi en gård i Starup på 50 tdl, siger Mary Ehmsen, vi byggede ny stald i 1966, og vi drev gården indtil 1980, da solgte jeg besætningen, og en sommer tog jeg arbejde på Lego. I 1981 fik jeg arbejde på Helle plejehjem som husassistent, og fra 1985 er jeg fuldtidsansat.

Vi har børnene:

- 1) Svend Ehmsen, født den 26. febr. 1955.
- 2) Tove Ehmsen, født den 6. novbr. 1957.
- 3) Peter Ehmsen, født den 23. jan. 1959.
- 4) Aase Ehmsen, født den 25. april 1963.
- 5) Viggo Ehmsen, født den 31. okt. 1964.
- 6) Marie Ehmsen, født den 6. juni 1969.



Britta - Michael - Svend

=====

I) Svend Ehmsen, født d. 26. febr. 1955, gift den 21. maj 1983 med

Britta Simonsen, født d. 28. april 1961, datter af Mikael Simonsen og hustru Margit Kristine Simonsen, Herrup.

Efter 9. klasse kom jeg i lære i Endrup brugs, efter læretid i tre år, blev jeg i brugsen indtil den 1/8-1976. Da tog jeg på Andelsskolen i Middelfart i tre måneder. Da søgte jeg en ledig uddelerstilling i Mogenstrup ved Skive. Jeg blev ansat den 28. decbr. 1976 som 21-årig. Var der indtil den 30. juli 1980, da fik jeg en uddelerstilling i Ravnstrup ved Viborg. Der var jeg indtil den 30. maj 1984, da fik jeg min gamle læreplads i Endrup som uddeler. Der befinder vi os stadigvæk. I fritiden er det fodbold, håndbold, badminton samt bestyrelsesarbejde i Idrætsforeningen, uddelerforening og arbejdsgiverforening i Ribekredsén.

Britta er gået ud af 3. real i Vinderup skole, derefter Hammerum husholdningsskole, og et år i huset. Var på handelsskole et år i Holstebro, derefter læreplads i Ravnstrup bruga indtil den 1. aug. 1982. Da begyndte hun i brugsen Sølyst som kioskleder, der var hun indtil den 1. maj 1984. Fritid: Håndbold, og i bestyrelsen for Idrætsforeningen. - De har sønnen:

A) Michael Ehmsen, født d. 17. maj 1984.



Tove - Poul Erik

=====

2) Tove Ehmsen, født den 6. novbr. 1957, gift d. 3. marts 1970 med Poul Erik Petersen, født d. 3. aug. 1952, søn af Hanna Nielsen og Christian Harry Petersen, Vrøgum, Oksbøl.

Tove siger: Jeg har været i huset i Starup i 1975, kom derefter i lære på Diagonalkroen i Give som smørrebrødselev d. 1. jan. 1976 til d. 31. decbr. 1977. Nu bosat i Mogenstrup ved Skive. Har arbejdet i Mogenstrup brugs fra 1. decbr. 1981 til 1. juni 1983. Arbejder nu på Hørkjærdam i Mogenstrup, som er en Esso station med cafeteria. Vi har børnene:

A) Poul Verner Petersen, født d. 31. august 1977.

B) Maj-Britt Petersen, født d. 20. februar 1979.

Bosat: Åglint, Mogenstrup, 7800 Skive.



3) Peter Ehmsen, født den 23. jan. 1959 i Vester Starup sogn. Begyndte min skolegang i Starup i 1966, afsluttede i Agerbæk med 10. klasse i 1976. Jeg arbejdede derefter hjemme på gården indtil aug. 1978, da begyndte jeg som arbejdsmand hos en tømrer i Tofterup. I febr. 1979 kom jeg i lære som bygnings-snedker, og var udlært den 1. maj 1982. Jeg arbejder stadig hos tømrerren i Tofterup. Min fritidsinteresser er fodbold.

5) Viggo Ehmsen, født den 31. okt. 1964 i Vester Starup sogn. Begyndte min skolegang i Starup i 1972, og afsluttede i Agerbæk med 10. klasse i 1982. Derefter var jeg på EFG et år i Esbjerg. I det følgende år arbejdede jeg ved landbruget. I oktober 1984 begyndte jeg som smedelærling hos smeden i Starup. Min fritidsinteresse er fodbold.

6) Marie Ehmsen, født den 6. juni 1969 i Vester Starup sogn. Begyndte min skolegang i Starup i 1976, går nu i 1986 i 10. klasse i Agerbæk skole. Af fritidsinteresser har jeg håndbold og fodbold. Derudover har jeg et fritidsjob på Tofterup hotel, hvor jeg startede den 8. juli 1986.

Peder Ehmsen

Viggo Ehmsen

Marie Ehmsen





Aase Ehmsen - Torben Jensen

=====

4) Aase Ehmsen, født den 25. april 1963, gift den 20. okt. 1984 med Torben Moesgård Jensen, født den 21. decbr. 1960, som søn af Sigurd Johannes Jensen og hustru Anna Margrethe Pedersen, Starup sogn.

Aase Ehmsen begyndte sin skolegang i Starup skole, og sluttede i Agerbæks 10. klasse i 1980. Tog derefter EFG basisåret på Grindsted Handelsskole. I juli 1981 kom jeg i lære i Starup brugsforening og var der til 1. marts 1985. Den 1. febr. 1986 startede jeg hos købmand Åge Jørgensen, Agerbæk.

Vi købte i august 1983 en gård i Starup, hvorpå vi har lidt får gående.

De har sønnen:

A) René Moesgård Jensen, født den 18. august 1984.





Dora - Svend

=====

E) Dora Olesen, født den 18. febr. 1935 i Galkjær, Outtrup sogn, gift den 17. decbr. 1967 i Jerne kirke med murersvend Svend Nielsen, født den 20. sept. 1937 i Andrup, Skads sogn, søn af Amalie og Jens Svendsen Nielsen.

Svend Nielsen har bygget eget hus som familien flyttede i til april 1973.

Dora Nielsen gik i Frøstrup skole og blev konfirmeret i Lunde. Hun har arbejdet på landet, på Guldager planteskole og på højfjeldshotel i Norge. Hun har arbejdet som servitricer på flere hoteller, og arbejder stadig som servitricer. De har børnene:

1) Per Nielsen, født den 24. juni 1965, han er forlovet med Charlotte Olsen, født den 4. april 1966, de blev begge studenter i 1985. Per arbejder på Marmorina i Sædding, om aftenen er han chauffør for "Vestkysten." Charlotte arbejder i fisk.

2) Helle Helene Nielsen, født den 2. okt. 1968, hun går på handelsskole og arbejder i Stadionhallens Restaurang.

3) Sonja Annbrit Nielsen, født den 22. juli 1970.

Bosat: Granlunden 58, Kragelund, 6705 Esbjerg Ø.



Charlotte - Per Nielsen



Helle - Sonja



Gitte Christensen - Johnny Christensen



Inger - Mads

=====

F) Inger Olesen, født den 10. aug. 1936 i Outrup sogn, gift den 14. juli 1961 i Bryndum kirke med bagersvend Mads Christensen, født den 23. jan. 1930, søn af Anne og Valdemar Christensen, Hunderup sogn.

Inger flyttede med forældrene til Søndersig og senere til Forum. Efter sin konfirmation var hun et år i huset, hun har arbejdet på forskellige hoteller som stuepige, oldfrue m.m. bl.a. også i Norge.

De boede i Ribe til 1971, og flyttede derfra til Haderslev. Bosat: Fjordagervej 5, 6100 Haderslev.

De har børnene:

1) Gitte Christensen, født den 12. febr. 1962.

Gitte Christensen gik 10 år i skole, var derefter et år i huset. I 1980 tog hun efg-bass-uddannelsen inden for handels og kontorfaget, blev udlært som kontorassistent.

Hun har været på højskole og arbejdet et halvt år i Norge som stuepige. Hun arbejder nu på Nykredit i Haderslev.

2) Johnny Christensen, født den 7. juni 1965.

Johnny Christensen gik 10 år i skole, derefter kom han i arbejde hos en tømrermester hvor han stadigvæk er.

G) Erik Olesen, født den 9. okt. 1937, død den 10. okt. 1937.

H) Erik Olesen, født den 2. okt. 1938, død den 17. maj 1939.



Edith - Manfred

=====

I) Edith Olesen, født den 14. juli 1940 i Søndersig, Lunde sogn, gift den 4. december 1958 i V. Nebel kirke med Manfred Lundgård Nielsen, født den 27 aug. 1938, søn af Poul Nielsen og hustru Kirstine Lundgård, Fåborg sogn. Edith Olesen er chauffør ved dagbladet " Vestkysten." Manfred Nielsen er trykkeriarbejder på " Vestkysten." De har børnene:

I) Bendt Lundgård Nielsen, født den 26. decbr. 1958. Han er mekaniker og bor sammen med Lailla Ottesen, født den 5. juni 1962, datter af Kaj Ottesen og Helga Simonsen, Skads. Lailla Ottesen er ansat ved Tjæreborg rejser. Bosat: Nørrevang I. Grimstrup, 6818 Årre.



Lailla - Bendt

=====



Marianne - Kjeld - Zindy

=====

2) Marianne Lundgård Nielsen, født den 19. maj 1961, gift den 23. oktober 1982 med svejser

Kjeld Hansen, født den 22. juni 1957, søn af Svend Hansen og hustru Karen Wenzel, Aarre.

Marianne er under uddannelse som sygeplejerske, og Kjeld arbejder hos Vølund, Esbjerg.

De har datteren:

A) Zindy Hansen, født den 21. decbr. 1981.

3) Frank Lundgård Nielsen, født den 16. juli 1971.

Frank går i skole og bor hjemme.



Frank Lundgård Nielsen

=====



Conni - Henning - Henriette

=====

J) Henning Olesen, født d. 27. jan. 1942 i Søndersig, Lunde sogn. Han havde sin skolegang i Forum, som 19-årig kørte han lastbil med husdyr, nu kører han med olie for O.K. Han bor sammen med Conni Hansen, født den 30. april 1949, datter af Kamilla og Robert Sørensen.

Conni Hansens mand var fisker, men mistede livet under sit arbejde på Nordsøen, og Conni Hansen blev ene med to børn.

- 1) Susanne Hansen, født d. 6. sept. 1966.
- 2) Poul Erik Hansen, født d. 4. novbr. 1967.
- 3) Henriette Olesen, født d. 12. aug. 1970.



Susanne - Poul Erik

=====



Grethe - Svend Aage

=====

K) Svend Aage Olesen, født den 16. decbr. 1943 i Søndersig, Lunde sogn, gift den 23. juli 1966 i Bryndum kirke med Grethe Jensen Kronborg, født den 25. jan. 1947, datter af Marie og Niels Peder Thermann Jensen Kronborg, Esbjerg. Svend Aage Olesen er chauffør ved Esbjerg kommune.

De har børnene:

- 1) Conni Olesen, født den 17. sept. 1966.
- 2) Lizzi Cicilie Olesen, født den 18. sept. 1968.
- 3) Winni Marie Olesen, født den 4. juli 1972.





Ingrid - Arne

=====

L) Arne Olesen, født den 1. febr. 1946 i Søndersig, Lunde sogn, gift den 5. marts 1971 i Bryndum kirke med Ingrid Johnsen, født den 27. febr. 1951 i Vrøgum, Aal sogn, datter af Anne og Peder Johnsen, Forum, Guldager sogn. Arne Olesen var uddannet og arbejdede ved landbruget indtil sin soldatertid. Derefter fire år som træindustriarbejder, har nu været chauffør ved mejeriselskabet Esbjerg i tre år. Ingrid Johnsen er uddannet som kolonialekspeditri- se. Bosat: Slåenvej 22, Gjesing.

De har Børnene:

- 1) Brian Olesen, født den 20. juli 1972.
- 2) Britta Olesen, født den 17. novbr. 1974.
- 3) Anne Dorthe Olesen, født den 3. maj 1985.





Lisbeth - Holger

=====

M) Holger Olesen, født den 24. april 1948 i Søndersig, Lunde sogn, gift den 15. novbr. 1972 i Ravsted kirke med Lisbeth Toft, født den 17. maj 1952 i Hyndingholm, datter af Anne-Marie og Verner Toft, Ravsted.

Holger Olesen arbejdede ved landbruget til han som 18-årig blev ansat på slagteriet i Esbjerg. Var derefter soldat i Tønder et år, og udstationeret som F.N. soldat på Cypern i 1 1/2 år. Fra 1970-1977 var han filetskærer på havnen i Esbjerg. Siden 1977 har han været ansat i A/S Oskar Nielsens anlægsgartner afdeling.

Lisbeth Toft har gået i Ravsted skole, har taget realeksamen i Tønder og handelseksamen i Esbjerg. Fra 1973 ansat hos Vestjydsk Revisionskontor, og derfra taget uddannelse som revisor på aftenskolekurser. - De har børnerne:

- 1) Majken Toft Olesen, født den 13. juli 1976.
- 2) Tenna Toft Olesen, født den 2. maj 1981.

Bosat: Fritjof Nansensvej 7, 6715 Esbjerg N.

