

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele.

Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

INGEBORG MARIE BARTH
MEYER f. MUUS
OG HENDES ASCENDERER

INGEBORG MARIE BARTH
MEYER f. MUUS
OG HENDES ASCENDENTER

SLÆGTSHISTORISKE MEDDELELSER
VED
ARTHUR SKJELDERUP

*Denne lille Bog tilegnes Ingeborg Meyers nu levende
Børnebørn: Fru Jacobine Steen, f. Mørch, Fru Helga
Widerberg, f. Sewell, Fru Ragnhild Heiberg, f. Meyer,
og Fru Mathilde Wedel-Jarlsberg, f. Meyer.*

Christiania 1 December 1923.

Forfatteren.

INDHOLD:

	Side
Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus	11
Familien Muus	15
Familien Barth	25
Familien Falch	30
Familien Koefoed	39
Navneregister	47

Enevold Muus			
Isach Been, d. 1680			
Annechen Mortensdatter			
Johannes Barth, 1633—1674			
Christiane Sophie Garmann, d. 1696			
Hans Olufsen Schierven 1629—1702			
Ingeborg Michelsdatter Brasen 1648—1712			
Søren Falch, ca. 1640—ca. 1690			
Gunhild			
Ole Nielsen Dorph, d. 1692			
Marthe Karine Nielsdatter, d. 1701			
Hans Hansen Koefoed, 1655—1728			
Catharine Christensdatter, 1655—1737			
Peder Hansen Koefoed, 1650—1724			
Anna Samuelsdatter Frende, d. 1732			
Peder Muus, d. 1721	Anna Isachsdtr. Been d. 1729	Christian Barth 1672—efter 1727	Michol Schierven 1676—1736
g. 14 Oct. 1691	g. 29 Sept. 1705	g. 30 Marts 1710	g. i 1713
Isach Muus 1692—1753	Ingeborg Marie Barth 1711-1764	Søren Falch 1714—1791	Anne Catharine Koefoed 1722—1792
g. 25 October 1729		g. 11 Januar 1746	
Johan Henrik Muus, 3 Nov. 1745—5 Sept. 1821	g. 16 Marts 1777	Anne Dorph Falch, 1746—11 Juni 1816	
Ingeborg Marie Barth Muus, gift Meyer 16 August 1781—16 Juni 1835			

INGEBORG MARIE BARTH MUUS

blev født 16 August 1781 paa Bragernæs. Hun blev kun nogle faa Aar boende her, idet hendes Fader antagelig i 1787 flyttede til Christiania. Efter den Tid var hele hendes Liv knyttet til Aker og Christiania. Hendes Fader købte kort efter sin Flytning Gaarden Bretvedt i Østre Aker, og her blev hun opdraget.

Paa Bretvedt blev hun ogsaa gift. Ved kgl. Bevilling blev hun her den 2 Januar 1805 viet til *Jacob Meyer*. Om ham og hans Familieforhold se Arthur Skjelderups Bog om Christiania-Familien Meyer. Jacob Meyer blev født i Christiania i Begyndelsen af Aaret 1781 (døbt 18 Januar). Han og hans Hustru var saaledes omtrent jevngamle.

Jacob og Ingeborg Meyer flyttede efter sit Bryllup ind i en Eiendom (senere No. 8) i Lille Strandgade, som Jacob Meyer netop havde købt, og her blev de begge boende til sin Død.

Jacob Meyer havde i samme Eiendom sin Forretning. Denne var til at begynde med baade en Butikforretning og en Trælastforretning, men gik snart over til udelukkende at blive en Trælastforretning. Efterhaanden blev han ogsaa en af Byens største Skibsredere.

Jacob Meyers Fader Peter Meyer, som døde i 1801, var en velhavende Mand og efterlod sin Hustru og sine Børn nogen Formue. Jacob Meyer begyndte saaledes

ikke sin selvstændige Virksomhed med tomme Hænder. Han var imidlertid en overordentlig dygtig Forretningsmand og kom snart til at sidde i endog meget gode Kaar. Sin store Rigdom erhvervede han dog først i 20 Aarene og senere.

Omkring 1820 var der i Christiania meget vanskelige Tider for Byens Handelshuse. Saa at sige alle tabte Penge, og mange maatte indstille sine Betalinger. Jacob Meyer forstod at ride Stormen af, ja ikke alene det, han benyttede Leiligheden til at indkjøbe til billige Priser flere værdifulde Skogeiendomme,¹ som blev en fortrinlig Basis for hans Trælastforretning. I 1819, da en Brand ødelagde vældige Trælastlagre ved Bjørviken, var han saa heldig at undgaa ethvert Tab.

Jacob Meyer fik paa denne Maade en meget stærk økonomisk Stilling, og samtidig steg ogsaa hans Anseelse og sociale Position. Eftersom de gamle Trælasthuse udspillede sin Rolle, blev han en af Arvtagerne, maaske den mest fremskudte.

Peter Meyer var ogsaa i sin Sfære en vel anset Mand, men han tilhørte ikke Byens første Kredse. Han stod helt udenfor det udprægede selskabelige Liv, som prægede Tiden omkring Aarhundredeskiftet. Man kan vel heller ikke sige, at Jacob Meyer i sin første Tid tilhørte Byens første Kredse, men efterhaanden blev hans

¹ I Bogen om Familien Meyer staar, at Jacob Meyer erhvervede Eiendommene Kjærnsmo, Overud, Fjugstad og Galtestad. Det er urigtigt. Efter velvillig Oplysning af Godseier Thorvald Løvenskiold, som nu eier Overud, var det Sønnen Thorvald Meyer, som købte disse Eiendomme: Kjærnsmo i 1858, Overud i 1859, Fjugstad i 1860 og Galtestad i 1879.

Stilling ikke alene økonomisk, men ogsaa socialt stærkere og mere dominerende.

Jacob og Ingeborg Meyer begyndte sit Samliv under beskedne Forhold. De var nøisomme og arbeidsomme. Hun hjalp til i sin Mands Forretning, og al Flothed var dem fremmed. Eftersom Velstanden øgede og Børnetallet voksede, steg nok Pengeforbruget, men deres standard of life var dog langt beskednere end i Byens ledende Kredse i den foregaaende Generation. De holdt et aabent Hus, hvor Slægt og Venner var velkomne, men det selskabelige Samvær havde intet Præg af Flothed.

Ingeborg Meyer fik hurtig meget at staa i. Med korte Mellemliv fik hun det ene Barn efter det andet, tilsammen ikke færre end 14,¹ og Huset blev stort med mange Tjenere og Indryk af Gjæster. Hun blev derfor ogsaa slidt ud i en tidlig Alder og var i sine sidste Leveaar sygelig. Hun døde pludselig i Christiania den 16 Juni 1835 54 Aar gammel. Man troede, at Døden skyldtes, at hun satte et Fiskeben i Halsen, men Dødsarsagen var vistnok Hjertelammelse.

Ingeborg Meyer var utvivlsomt en vel begavet Dame, arbeidsom og meget dygtig i sit Hus. Hun var streng ligeoverfor sine Børn og krævede af dem Arbeidsomhed, Orden og Punktlighed. — Hun var mere end almindelig flink til at brodere. Hun broderede selv sin Brudekjole

¹ I Meyer-Bogen staaer, at Jacob og Ingeborg Meyer havde 13 Børn. Det er en Feil. Et Barn er glemt, nemlig Helga Benjamine Meyer, født 9 Marts 1824 og død 8 April 1841.

To af Børnene hed Helga. Den ældste af dem, som nævnes i Bogen, blev født 17 Mai og døde 12 Juli 1821.

med et meget vakkert Silkebroderi. Kjolen blev senere delt mellem nogle af Børnene, og ialfald en af Delene eksisterer endnu.

Jacob og Ingeborg Meyer nævnes i Jens Johan Wangensteens Dagbøger (Pers. Tidsskrift VI 3 S. 61 flg). Wangenstein møder i Christiania 4 Sept. 1813 «den brave Grosserer Jac. Meyer med snille Kone og 2 smaa døtre (de senere Fruer Mørch og Keyser) i en splendid Vogn med 3 sorte Heste for».

Der eksisterer intet Billede af Ingeborg Meyer. Den nuløvende Generation ved derfor desværre ikke, hvorledes hun saa ud. Hun var liden af Vækst, hvilket ogsaa tre af hendes Døtre var.¹

Ingeborg Meyer blev begravet paa Vor Frelzers Gravlund i Christiania.

Som allerede nævnt havde Jacob og Ingeborg Meyer 14 Børn, se herom «Christiania-Familien Meyer». Af disse døde dog 6 som smaa Børn. 2 Sønner og 5 Døtre blev voksne og gifte. Sønnerne, Lorentz og Thorvald Meyer, fik i sine Egteskaber kun Døtre, og Meyer-slægten er derfor nu uddød paa Mandssiden. Til Gjengjæld er Slægten paa Spindesiden saameget større. I alt har der været 32 Børnebørn, 102 Børnebørnsbørn, ca. 130 Børnebørnsbørnebørn og endelig nu ikke saa faa Børnebørnsbørnebørnsbørn. En Efterslægt meget talrig og indgiftet i en stor Mængde andre Slægter.

Det tør derfor paaregne Interesse at give nogle Oplysninger om Ingeborg Meyers Ascendenter — om de Slægter hun tilhører paa Faders og Moders Side.

¹ Fruerne Egeberg, Sewell og Heftye, Fruerne Mørch og Keyser derimod ikke.

A FAMILIEN MUUS

I

Ingeborg Meyer f. Muus' Fader hed
JOHAN HENRIK MUUS.

Han blev født paa Bø Prestegaard i Telemarken 3 November 1745 og døde i Spongberggaarden paa Sagene (dengang i Aker) 5 September 1821.

Hans Fader, som var Sogneprest i Bø, døde, da Sønnen endnu ikke var fyldt 8 Aar. Moderen sad igjen med mange Børn og havde kun en liden Pension at leve af. Johan Henrik kom derfor til Fremmede. Allerede kort efter opgives han at være «i Condition» hos Sørenskriver Wisløff i Telemarken. Formodentlig har Sørenskriveren taget sig af ham og sørget for hans Opdragelse. I en ung Alder kom han til Bragernæs. Her var han vistnok først ansat paa Handelskontor. Det gik ham godt, og han blev gift allerede i 1768 — 26 Juni ved kgl. Bevilling — med Anna Sophie Holst, som var 6 Aar ældre (f. 1739) end sin Mand. Hun døde allerede 1773.

Aaret efter — 25 Febr. 1774 — blev han, ligeledes paa Bragernæs, gift med Nicolai Omsteds Enke Anichen Gilhus Røer, som var hele 9 Aar ældre (f. 1736) end Manden. Heller ikke dette Egteskab varede længe, idet hans anden Hustru døde allerede i 1776.

Muus giftede sig Aaret derefter 16 Mars 1777 paa Kongsberg med *Anne Dorph Falch*, født 1746 paa Kongsberg og død 1816.

Som sagt gik det Muus godt paa Bragernæs. Han nævnes i 1782 som «Forvalter». Han drev Mølle drift og skal ha eiet de saakaldte Muusemøller. «Muusøia» paa Bragernæs er opkaldt efter ham.

Antagelig i 1787 opgav han sin Virksomhed paa Bragernæs og flyttede til Christiania, hvor han blev Forvalter ved Christiania Glasmagazin, en Stilling, som han vistnok beholdt helt til sin Død.

Han købte efter sin Flytning til Christiania Gaarden Bretvedt i Aker, som han drev, og hvor han boede. Her døde hans Hustru 11 juni 1816. Han solgte derefter Gaarden til Hans Nielsen Hauge og flyttede til Sagene, hvor han boede i Spongberggaarden. Herfra havde han i sine ældre Aar betydelig kortere Vei til sin Forretning.

Muus nød baade paa Bragernæs og i Christiania Anseelse som en Hædersmand. Biskop Pavels nævner med Respekt «gamle Forvalter Muus», som hjalp til ved Folketællingen i 1815. «Mor Koren» synes derimod ikke at like ham. Hun bebrejder ham Mangel paa Forstaaelse af Glasverksarbeidernes Kaar og kalder ham «den flæue M—s». (Se hendes Dagbøger Bind I S. 61). Det er dog vistnok uretfærdigt.

Muus var som nævnt gift 3 Gange. Han havde 2 Børn i første Egteskab, 1 i andet og 8 i tredje:

1. Ingeborg Marie Barth Muus, f. paa Bragernæs og døbt der 4 October 1770, død som Barn og begr. paa Bragernæs 4 Juli 1774.

Isach Muus, f. paa Bragernæs og døbt 7 November 1771, ligeledes død som Barn og begr. paa Bragernæs 12 Mars 1773.

Annichen *Sophie* Muus, f. paa Bragernæs 12 November 1775 og d. paa Løkken Udsigten ved Gamle Akers Kirke 17 Januar 1862.

Hun blev 16 mars 1802 viet i Akers Slotsmenighed til Grosserer Westye Egeberg, f. i Lysabel paa Als 16 August 1770 d. i Christiania 27 Februar 1830. Han er Stamfader for den senere Egebergfamilie og har en stor Descendents, se E. A. Thomles Bog om Westye Egebergs Slægt.

Annichen Muus, f. paa Bragernæs og døbt der 9 mai 1778, død kort efter og begr. paa Bragernæs 20 mai 1778.

Søren Falch Muus, f. paa Bragernæs og døbt der 30 August 1780 og død paa Løkken Grønvold («Muuseløkken») ved Etterstad. Han var som sin Fader Forvalter ved Glasmagazinet. Han blev først gift med Severine Alette Selmer (1783—1805) og derefter med Marthe Johanne Moe (d. 1844). Tilsammen i begge Egteskaber 13 Børn.

Ingeborg Marie Barth Muus, 1781—1835, gift med Jacob Meyer.

Mette Elisabeth Muus, f. paa Bragernæs 2 Juli 1783 og død som Barn.

Anne Cathrine Muus, f. paa Bragernæs og døbt der 27 Juli 1784. Hun blev gift 2 Gange, første Gang med Kjøbmand i Fredriksstad Caspar Boyesen (fra Bragernæs) og anden Gang 20 Juli 1812 i Fredriksstad med Skibsfører i Fredriksstad Henrik

Lawri Iversen. Hun døde i denne By som Enke i 1845.

9. Annichen Elisabeth Muus, f. paa Bragernæs 6 Februar 1786 d. 27 November 1855, gift i 1804 med Abraham Falck Simers, 1766—1837, Brigadelæge i Fredriksstad. Han var Enkemand med 6 Børn og fik i sit andet Egteskab 17 Børn. 19 Børn overlevede Faderen.
10. Isach Muus, f. i Christiania 1788 d. paa Ullevold i V. Aker 1865, gift med Johanne Quist Hasberg. Han var først ansat ved Glasmagazinet (i Hurdalen), senere ved Vøien Mølle. I 1836 købte han Ullevold. Flere Børn.
11. Abraham Falch Muus, f. i Christiania 18 November 1789 d. paa sin Gaard Vidarshov i Vang paa Hedemarken 28 October 1866. Han blev i 1825 Sørenskriver i Søndre Hedemarken og var Sørenskriver i Nordre Hedemarken 1831—1863. Han blev 5 November 1818 gift i Vardal med Antoinette Dorothea Ranfeldt, 1799—1879. De havde 11 Børn, hvoraf 10 overlevede Faderen. De forandrede sit Familienavn til *Falch* (*Falck* og *Falk*).

Som man vil forstaa af denne Opgave over Børnene, har Johan Henrik Muus efterladt sig en meget stor Descendants.

II

Johan Henrik Muus' Fader var

ISACH MUUS,

født 1692 og død 7 August 1753.

Han blev født i Christiania og døbt der 25 Juli 1692.

Om hans Barndom og Opdragelse vides intet andet, end at han i nogen Tid boede hos og blev undervist af Sognepræst Augustinus Skielderup, som i en Menneskealder var Præst i Lardal og der modtog unge Mennesker, som han gav Undervisning.¹ I 1711 blev han dimitteret fra Christiania Skole og immatrikuleredes 10 August s. A. ved Københavns Universitet, hvor hans Privatpræceptor var Professor Joh. Bircherod. Han tog theologisk Embedsexamen — baade den theoretiske og praktiske — i 1717 med Laud. Efter Examen reiste han til Norge, hvor han først opholdt sig et Aars Tid paa Hedemarken. 26 November 1718 udnævntes han til Kapellan hos Sognepræst Gerner i Tønsberg.

I 1722 blev han Kapellan hos Sognepræst Achton i Bø i Telemarken og succederede ham i Embedet i 1726. Han indsattes som Sognepræst paa 19de Søndag efter Trefoldighed af Provsten i Nedre Telemarken, Sognepræst til Bamle, Peder Hansen Alstrup.

Isach Muus synes at have været en nidkjær og dygtig Præst. Med ham begynder nøiagtig Føring af Kirkebøgerne, hvilket havde været forsømt siden 1699, altsaa i over 25 Aar.

Formodentlig blev Muus i Slutten af 1740 Aarene sygelig. Ialfald tog han paa denne Tid Kapellan. Han fik som saadan en Mand ved Navn Svend Mostue, som var en meget ubehagelig Mand, og som han fik mange Sorger af. Muus havde kjøbt Gaarden Øvre Grini i Bø. Denne Gaard solgte han til Mostue paa de efter Nutidens Begreber eiendommelige Vilkaar, at Kjøberen

¹ Om Augustinus Skielderup og hans Virksomhed se Arthur Skjelderups Bog om Familierne Skjelderup og Clauson (1915).

skulde betale 250 Rd. for Gaarden, hvis han fik Kaldet efter Sælgeren, i modsat Fald 50 Rd. mindre.

Kapellanen tog omtrent Magten fra sin Sognepræst. Det fortælles saaledes, at Mostue paa Grund af Uvenskab med Lensmanden negtede denne at gaa «til Guds Bord» og næsten truede Muus til at gjøre det samme. Engang skal Mostue endog have slaaet til Muus. Intet Under at denne derfor beklagede sig bitterlig over sin Kapellan og ønskede sig ham bort; «thi jeg er ilde faren». Heldigvis blev han ham ogsaa kvit, idet Mostue døde. — Mostue havde som Kapellan Halvparten af Kaldets visse og uvisse Indtægter.

Isach Muus døde i sit Embede 7 August 1753 Kl. 5 Em. og blev begravet i Bø Kirke 14 s. M. Hans Kiste skal endnu befinde sig i Kirkens Kjælder.

Muus giftede sig paa Kongsberg 25 October 1729 med *Ingeborg Marie Barth*, Datter af afdøde Byfoged Christian Barth og gjenlevende Hustru Michol Schierven.

De fik ikke mindre end 12 Børn, nemlig 7 Sønner og 5 Døtre, alle fødte i Bø. De fleste af Børnene døde som smaa.

Muus' Bo blev behandlet af Skifteretten. Der var forskjellige Forviklinger i Boet. Hans Hustru overlevede ham og flyttede til Enkesædet Øvre Lunde i Annekset Lunde. Hun synes at have levet i ret gode Kaar. Hun tog igjen Gaarden Grini, som var solgt til Kapellanen Mostue, og som ikke var betalt, og solgte den atter til en Major Lützow for 300 Rd. Hun døde 3 November 1764. Hun efterlod sig en bruttoformue paa 1143 Rd., hvoriblandt temmelig meget Sølvtoi og Møbler. Nettoformuen var 630 Rd.

Ved Ingeborg Muus' Død levede kun 3 af Børnene, nemlig:

1. Peter Muus, f. i Januar 1732 og død i Fredrikshald 1773. Han blev Student i 1749 og var derefter i flere Aar Huslærer paa forskjellige Steder. Han blev 1757 theologisk Kandidat og derefter i 1758 Kapellan i Gjerdrum. Herfra blev han i 1769 2den res. Kapellan i Fredrikshald og døde her 1773. Han var gift og skal have efterladt sig en Datter Ingeborg Marie Barth Muus, hvis Skjæbne er ukjendt.
2. Johannes Muus, f. 1736. Han blev Fuldmægtig hos sin Onkel Byfoged Barth paa Kongsberg, hvor han døde i 1766.
3. Johan Henrik Muus.

III

Isach Muus' Fader var

PEDER ENEVOLDSEN MUUS.

Han blev antagelig født i 1660 Aarene. I 1691 opgives han at være Skrædder og at bo i huset hos sin Svi-germoder Annechen Isach Beens «i ringe Gaard, som efter den ulykkelige Ildebrand (1686) nylig igjen er opbygget af fattig Evne». I 1699 opgives han at handle med Salt, Malt, Rug, Fisk, Tjære og Karve. Han solgte «i Kvarter og Tønder». Han eiede Gaard i Storgaden og skal ogsaa have eiet 3 Løkker paa Byens Mark og en Lade i Akersgaden. Han døde i Christiania 7 December 1721 og blev begravet 16 s. M. paa Kirkens søndre Side. Skifte blev holdt efter ham 24 April 1722.

Samtidig med Peder Enevoldsen Muus levede der i Christiania en anden Peder Muus, som var Officer. Man har forvekslet disse to. Hvem denne anden Peder Muus var, ved man ikke. Men han har i ethvert Fald været en ganske anden Person end Peder Enevoldsen Muus.

Peder Muus blev 14 October 1691 gift i Christiania med *Anna Sibylle Isachsdatter Been*, som overlevede sin Mand. De havde 2 Sønner og 2 Døtre. Ældste Søn var *Isach Muus*. Derefter kom Sønnen *Enevold Muus*, som blev døbt i Christiania 8 April 1698. Han var i Udlandet, da Faderen døde, og han er sandsynligvis Stamfader for den i Frankrige og Tyskland levende Slægt *Muus*. Efter *Enevold* kom Datteren *Marie Muus*, som blev døbt i Christiania 12 Juni 1703, og som ogsaa døde i ung Alder, og endelig en Datter *Annechen*, f. 1706, som 19 October 1729 blev gift med Possementmager *Hans Jacob Boldæus*. Hun døde som Enke i Christiania 23 Januar 1769.

Peder Muus' Hustru *Anna* (eller *Annechen*) *Sibylle* blev født i Christiania af Forældre *Isach Been*, som var Slagterborger i Christiania og Oldermænd i Slagterlauget og døde i April 1680, og *Annechen Mortensdatter*. *Anna Been* havde en Broder Slagterborger *Henrik Been* (en Søn af ham var Maler, se Collett II Udg. S. 428) og en Søster *Cathrine Been*. *Anna Been* døde i Christiania 27 August 1729.

Isach Beens Fader var *Henrik Been*, som vistnok ogsaa var Slagterborger i Christiania. Han levede i Christiania Aaret efter *Byens Anlæg* og var saaledes blandt *Byens* tidligste Borgere. Navnet *Been* (*Behn*)

tyder paa, at Slægten er kommet fra Tyskland eller Danmark.

IV

Peder Muus' Fader hed

ENEVOLD MUUS.

Om ham haves ingen sikre Oplysninger.

I Norsk Tidsskrift for Geneologi III S. 213 flg. antager Arkivar S. H. Finne-Grønn Muligheden af, at han var Søn af *Nils Rasmussen Muus*, født ca. 1595, som 6 Juli 1622 blev Sorenskriver paa Hedemarken med Bopæl først i Vang og senere i Stange. Efter at have begaaet nogle Uregelmæssigheder blev han suspenderet i 1661 og afsat fra Embedet, hvorefter «han solgte løst og fast og vilde drage af Landet». Han kom dog ikke længere end til Christiania, blev her syg og døde 14 December 1663. — Han var gift mindst to Gange, men kun hans sidste Hustru kjendes. Det var *Marichen Dideriksdatter Nøff*, utvilsomt af dansk Familie.

Om Niels Muus' Fader *Rasmus Muus* savnes alle Oplysninger. Muligens var han Broder af Borgermester Lauritz Nielsen Muus i Varberg, død 1621, som er Stamfader til Trøgstadslægten Muus, se om denne N. T. f. G. I S. 271 flg.

Om Familien Muus' Oprindelse kan forøvrigt intet siges med Sikkerhed. Her skal alene tilføies, at efter en i Slægten bevaret Tradition skal Familien skrive sig fra Danmark, hvor der i det 16de Aarhundrede forekom flere Slægter Muus, bl. a. de to uradelige Slægter til Stenalt og Ullerup, som er uddøde paa Mandssiden,

men hvorfra nulevende Muuser stammer paa Spinde-
siden.

Norsk-Amerikaneren Bernt Julius Muus har i 1888
og 1897 udgivet to smaa Hefter om Niels Muus' Æt.
Denne Niels Muus var Søn af Peder Olufsen og Beate
Nilsdatter Muus og en dattersøn af den forannævnte
Sorenskriver Niels Muus. Han døde i 1737 som Sogne-
præst i Snaasen og blev Stamfader for den nordens-
fjeldske Slægt Muus.

B

FAMILIEN BARTH

I

Som allerede nævnt tilhørte Ingeborg Meyers Far-
moder — Johan Henrik Muus' Moder — Familien Barth
og hed

INGEBORG MARIE BARTH.

Ingeborg Marie Barth Meyer var saaledes opkaldt efter
sin Bedstemoder.

Ingeborg Marie Barth blev født paa Kongsberg 28
Januar 1711 og døde i Bø i Telemarken 3 November
1764. Hun blev gift paa Kongsberg 25 October 1729
med Isach Muus. Man ved lidet om hende og hendes
Forhold udenfor hvad der knytter sig til hendes Egte-
skab og hendes Liv som Præstekone og Præsteenke i
Bø. Se herom foran under Isach Muus.

II

Ingeborg Barths Fader

CHRISTIAN BARTH

blev født paa Kongsberg 12 Juni 1672. En Broder af

ham Johannes Barth var Foged paa Kongsberg fra 1698 til sin Død 1722. Christian Barth blev efter ham konstitueret som Foged under 25 November 1722 og aflagde sin Broders Fogedregnskab for 1722, men blev ikke Foged efter — af hvilken Grund vides ikke.

Christian Barth levede visselig paa Kongsberg, men man ved ikke, hvad han var, eller naar han døde. Hans Død fandt ialfald Sted senere end Juli 1727.

Han blev gift paa Kongsberg 29 September 1705 med *Michol Schierven*, født paa Strømsø 29 August 1672 og død paa Kongsberg i October (begravet 31 October) 1736.

De havde 6 eller 7 Børn, hvoraf vistnok alle undtagen Datteren Ingeborg Marie døde som Børn eller i yngre Alder. En Datter Isabelle (f. 1713) blev begravet samme Dag som sin Moder. Ingen nulevende af Familien Barth stammer saaledes fra Christian Barth.

Michol Schierven (ogsaa skrevet Schierfven) var Datter af *Hans Olufsen Schierven* paa Strømsø. Han blev født paa Gaarden Schierven i Lardal 1629 og døde som Handelsmand paa Strømsø 1702. Han var Søn af *Oluf Nilsen* paa Schierven og *Karen Lauritzdatter*, som havde 10 Børn, 5 Sønner og 5 Døtre.

Hans Olufsen Schierven var gift med *Ingeborg Michelsdatter Brasen*, født i Rakkestad 1648 og død paa Strømsø 1712. Hun var Datter af Foged *Michel Christensen Brasen* og *Ingeborg Nielsdatter Tune*. Om disse findes Oplysninger i Pers. T. III 2 Side 149 flg. (se Side 166).

Christian Barths Fader

JOHANNES BARTH

blev født paa Kongsberg 22 Februar 1633 og døde sammesteds 3 Juni 1674.

Han uddannede sig som Bergmand i Gudbrændsdalen, paa Kongsberg og i Udlandet i Aarene 1648—54. I 1654 blev han Overbergamtskriver i Christiania og i 1655 Guardein ved Mynten sammesteds. I 1656 blev han Overbergmester i Kongsberg med en aarlig Løn af 600 Rdl. I 1661 kaldes han Overbergamtsraad og var Direktør 1661—65. Johannes Barth var i sine yngre Aar overmaade anseet, men tabte lidt efter lidt sin Anseelse. Det synes, som han i sine sidste Leveaar var meget bortreist og tildels forsømte sine Embedspligter. Ved hans Død var hans Bo insolvent. Hans Gjæld, som beløb sig til over 4 000 Rdl., blev eftergivet hans Enke, mod at hun afstod den Gaard, hvori hun boede, til en af Solvverkets Funktionærer.

Johannes Barth var gift to Gange. Første Gang 4 October 1657 med Sofie Fredriksdatter Boyesen, d. 1662, Datter af Skovinspektør paa Kongsberg Fredrik Boyesen og Annichen Gaarmann. Anden Gang 29 December 1663 med *Christiane Sophie Gaarmann*. Til dette andet Egteskab maatte Barth have kgl. Tilladelse, hvad han ogsaa fik 16 April 1663, idet de to Hustruer var Sødskendebørn.

Johannes Barth havde ingen Børn i første Egteskab, og i andet 6 Børn. Fra ingen af disse stammer de nu levende Barther.

Christiane Sophie Gaarmann eller Garmann, som døde paa Kongsberg Sommeren 1696, var Datter af Landkommissæren *Johan Gaarmann*, som blev født i Haderslev 1608 og døde i Aker i Marts 1673, og *Maren Dop* (begr. paa Brager næs 29 Oct. 1654), Datter af Kannik i Roskilde *Willam Dop*, Søn af *Johan Dop*, som kom fra Brabant til Bergen i 1576, og *Boel Andersdatter Wincke* (d. 1646), Datter af *Anders Hansen Wincke*, Skriver (d. 1629), som igjen var Søn af *Hans Wincke* (d. 1638), og *Boel Knudsdatter*.

Johan Gaarmann, som var en anseet Mand i Christiania, hvor han eiede den gamle Raadhusbygning i Raadhusgaden foruden Hovind Gaard i Aker, var Søn af Borger i Haderslev *Johan Gaarmann* (d. 1651) og *Boel Reinnich*, Datter af *Herman Reinnich* (d. 14 September 1599). Se nærmere Oplysninger om Familien Garmann Pers. T. III 3 S. 145 flg., Oplysninger af E. A. Thomle.

IV

Johannes Barths Fader

DANIEL BARTH

er den første Barth i Norge. Han blev født i Weisbach ved Meissen i Sachsen 22 Marts 1607 og døde som Overbergmester paa Kongsberg 3 Marts 1656.

Han kom i en ung Alder til Norge og blev maaske allerede fra Sølvverkets Begyndelse ansat ved dette. Han steg i Graderne og blev en overmaade anseet Mand og nød megen Paaskjønnelse. Om hans og tildels ogsaa om hans Søn Johannes Barths Virke findes mange

Oplysninger i Brünnichs «Kongsberg Sølvbergverk i Norge 1623—1723» K.havn 1826.

Han blev gift paa Kongsberg 20 Nov. 1631 med *Mette Scharberg*, som døde paa Kongsberg 12 Marts 1664. De havde 12 Børn og er Stamforældre for den vidt udbredte Slægt Barth i Norge.

Hun tilhørte en adelig sachsisk Slægt. Hendes Fader hed *Baltzer Haassen Scharberg* og boede i Sachsen.

V

Om Daniel Barths Fader og om Familien Barth før dens Komme til Norge henvises til Michael Sundts Stamtavle (1891). Som deraf vil sees er Slægten gammel og talrig i Tyskland.

C

FAMILIEN FALCH

I

Ingeborg Muus tilhører paa Mødrene Side Strømsø- og Kongsberg-Slægten Falch. Hendes Moder hed

ANNE DORPH FALCH.

Hun blev født paa Kongsberg og døbt i Kongsberg Kirke 12 November 1746 og døde paa Bretvedt i Østre Aker 11 Juni 1816. Hun blev 16 Marts 1777 gift paa Kongsberg med Johan Henrik Muus, som da var Enkemand for anden Gang og bosat paa Brægnæs. Hun var et dygtigt Menneske, som med Iver tog sig af sine mange Børn og den store Husholdning paa Bretvedt.

Anne Dorph Falch havde ingen Søstre og kun én Broder, nemlig Hans Koefoed Falch (1753—1816), som kom til Bergen og blev Overinspektør ved Manufactør og Tugthuset i Bergen. Hans Søn Søren Falch (1786—1830), ogsaa Overinspektør, var Fader til Hans Koefoed Falch, som grundlagde Sildefirmaet Hans K. Falch, som nu ikke længere eksisterer, og hvis sidste Chef var Sønnen Consul Søren Falch (f. 1846).

II

Anne Dorph Falchs Fader var den anseede og velkjendte Klokker paa Kongsberg

SØREN ANDERSEN FALCH

som blev født 8 October 1714 paa Strømsø og døde sammesteds 25 Juni 1791. Han fik sin første Uddannelse af Hr. Mads Outzen, som kom til Strømsø som Informator og senere i 1726 blev hans Stedfader. I 1734 blev han Student og studerede derefter Theologi i København. Han tog dog ikke theologisk Examen, men blev i 1739 udnævnt til Klokker paa Kongsberg. I denne Stilling blev han i over 47 Aar og nød megen Anseelse. I 1788 flyttede han til sit Fødested Strømsø, hvor han levede i 3 Aar. I sine to sidste Leveaar var han meget svag. Han blev begravet paa Strømsø Kirkegaard «med stor Klokkeringning forud samt Orgel».

✓ Søren Falch blev 11 Januar 1746 gift paa Strømsø med *Anne Catharine Koefoed*, om hvem nærmere personlige Oplysninger senere.

Søren Falch havde en ældre Søster Marthe Carine Falch gift med Michel Møller, og en yngre Broder Ole Falch gift med Anna Susanna Klem.

Alle disse tre Sødskende blev gifte samme Dag i Strømsø Kirke. Søren Falch forfattede i Anledning af denne sjeldne Begivenhed en Bryllupssang, som hid sættes:

Til stedsevarende Ihukommelse
om den
Lykkelige / og neppe tilforn hørte / Hendelse
nemlig
at tredje Søskende paa en Dag træder i Egte-Stand
blev dette «Vers komponeret» og indbaaren i Brude-Salen
Til de
Trende Brudgomme og Brude

nemlig
Brudgommen
min høistærede Svoger *Seigneur Michel Møller*
Skipper og Borger i Strømsøe
og Bruden min elskelige Søster *Marthe Carine Falch*
item

Brudgommen
min Hierte kjære Broder *Oluf Andersson Falch*
Negociant udi Berg-Staden Kongsberg
og Bruden den Ædle og Dyd-ziierede Jomfrue *Anna Susanna Klem*
item

Brudgommen
Søfren Andersson Falch
ministerie Tjenere udi Bergstaden
og Bruden Jomfrue *Anna Katharina Koefoed*.
Hvis Bryllups-Fæstis-Høytid i mange Høy fornemme
Paarørende Venners Nærværelse blev «celebreret» i vores
Kiære Faders Herr *Matz Outzens* Huus paa Strømsøe
den 11te Januarii Anno 1746

Af den
Som veed, at denne Dag er en Hiertens-Glædes-Dag
saavel for sin Moder, som og for sin Fader. —

Hvor kommer det i Dag paa Strømsøe Folk mon' strømme
Til Strømsøe Kirke? hvad skal man vel derom drømme?
Hvad er vel Aarsag til at Folk de løbe saa?
De snakke / hvidske / leer / derpaa man undre maa.

Hvad nyt? Hvad nyt? mon' der i Dag at se vel være
I denne liden Bye / mens Folk nyefigen ere?
I det man strømmovis nu En nu Anden seer
Hen op til Templen gaa / ret som naar Præken sker.

Et Nyt / et sælsom Nyt / et nyt fast uden Lige
Som man har neppe hørt / og ey veed af at sige;
At trende Søkende paa engang blank skal staae
I Dag / som Brudefolk / og hver sin Mage faae.

Det ey saa meget rart just ellers er at finde /
at trende parre sig / og blir til Mand og Qvinde;
Men Søskend tre af sex paa en Dag Brude-Par
At skue er jo rart / og fast man hørt ey har;

Helst da det træffer ind, og det sig saa mon lave
At de sin Æres-Dag skal alle Trende have
Udi Forældres Huus / hvorfra de føres ud
Til Kirken / for at faa Velsignelse fra Gud.

Er det en «Casus»? som sig sjelden mon tildrage.
Hvad Glæde vil den ey da ikke foraarsage
Hos de forældre? som et saadant Syn kand see;
Mon' den i Hiertet ei Dem gir Fornøyelse?

Jo visseligen! den Kand foraarsage Glæde
Udi Forældres Sind / og hvers / som er tilstæde
Nu Tre af Deres Børn indtræder Egte-Stand-
De tvende faar sin Brud, den Tredie hun sin Mand,

Men hvad er det? at jeg saa fremmed mig anstiller
I Dag forundringsfuld / som En / der gaar i Griller
Ret som jeg husker ey / at jeg er blandt det Tal
En Brudgom af de Tre / i Dag / som vies skal.

Jeg maac mig stille for / at nogle ville tænke
Hvor kommer det / at Falch vil Bryllups Vers os skjænke
Men hand der ingen er / som viise vil sin Pligt
At bære frem idag een liden Riime-Digt.

Derfor jeg nødes til her at explicere
Hvad som der driver mig til Vers at offerere
Jeg gjør det ikke for at legge Ære ind;
Thi paa at gjøre Vers jeg lidet har lagt Vind.

Da først hvorfor i Dag / at jeg som Brudgom skriver
Det ringe Brude-Vers, som offereret bliver,
Det skeer af Glæde / for jeg levet har den Dag /
At jeg i Egte Stand kand træde med Behag:

Derneft det sker og for at prise Herrens Vøye /
Som alle Ting for mig til beſte veed at dreye /
Jeg ſeer hans Forsyn og hans Kiærlighed for mig /
Derfor jeg takker ham af Hierttet inderlig.

Jeg ſeer / hvor underlig Gud er i ſine Vøye
De toe forloved' Aar for mig har været ſøye
Jeg tænkte længe før at komme i en ſtand
Som jeg indgaaer i Dag / da jeg blir Ægte Mand.

Men Gud / ſom tænkte at formeere denne Glæde /
Beſkikket har i Dag paa Brude-Bænk og Sæde /
At tvende Søkende foruden mig og ſkal
Indtræde Egtteſtand / ſom ſees i denne Sal.

Saa underlig er Gud i Raad og udi Vøye
At alle Ting de maae ſig efter hamnem dreye
Vi ſeer / det gaar dem vel / ſom tager Gud i Raad
Gud vær' herefter og med os i Raad og Daad. —

Votum:

Saa lev min Søſter Marthe nu
Fornøyet med Din Mage,
Jeg bør nu komme her i hu
At takke for de Dage,
Du var hos mig i Køngsberg-Bye
Tak Søſter for Din Møye!
Nu har Du ſelv dit Huus og Lye
Hvor Du dig kand fornøye. —

Lev og min Broder Oluf Falch
Fornøyet med Din Liige,
Du viiſte Dig en liden Skalk,
Men hvad vil dette ſige?
Du tog i haſt bort Jomfrue Klem
Som blir dit Huus en Trone,
Nu spiller paa dig hver en Lem
Ved denne søde Kone.

Jeg veed, I mine Sødskende
I ønske mig og Lykke
Jeg veed at Bryllups-Gjæsterne
Med Eder og samtykke. —
Ja vor' Forældre og Een hver
De ønsker allesammen
Gud hand velsigne hver især
Dertil jeg lægger Amen. —

Af Sangen fremgaar, at Søren Falch havde 5 Sødskende i 1746. Af disse var Broderen Ole eller Oluf Falch (1716—1784) Kjøbmand paa Kongsberg og havde flere Børn. Efterkommere efter ham lever endnu.

Søsteren Marthe Falch sees af Sangen at have styret Huset for Søren Falch paa Kongsberg.

III

Søren Falchs Fader var

ANDERS SØRENSEN FALCH

som blev født paa Strømsø 1680 og døde sammesteds i April 1724. Han var Rebslager og knyttet til Strømsø Reberbane, som var den største industrielle Virksomhed paa Strømsø i den Tid. Om han selv var eierinteressert i Reberbanen, ved man ikke. Men han var i ethvert Fald en velstaaende Mand. I Skattemandtallet for 1720 var han taxeret for 600 Rd. og havde en Skat af 15 Rd. I Skattemandtallet for 1711 finder man Følgende angaaende Paryk-Skatten:

1. hans Peruque $\frac{1}{2}$ Rd.
2. hans Hustrues Top $\frac{1}{2}$ Rd.

3. hans Broder, som er bæde döv og dum, bruger en gammel Peruque for sin Svagheds Skyld, opholdes af sin Broder for Guds Skyld, indstilles til at blive fritaget fra Skatten.

Anders Falch blev gift i Strømsø 30 Marts 1710 med *Anne-Olsdatter Dorph*, født i 1685, og døde paa Strømsø 1763 (begravet 10 October). Efter sin første Mands Død blev hun gift med Hr. Mads Outzen, som var født i Kolding i Jylland 9 August 1691 (af Forældre Skipper og Handelsmand Niels Madsen og Anne Nilsdatter). Hun kom til Strømsø i 1718 som Informator bl. a. for Anders Falchs Børn. I 1724 blev han Præst. Han levede som Aftensangspræst og Rector paa Strømsø til sin Død 6 Juni 1758. Han var en kjærlig Stedfader for sin Hustrus mange Børn.

Anne Olsdatter Dorph tilhørte den kjendte Præste- og Biskopslægt Dorph. Hun var Datter af Sognepræst *Ole Nielsen Dorph*, som var Sognepræst i Beitstaden fra 1684 til sin Død 22 Marts 1692, og *Marthe Karine Nielsdatter*, d. 1701, Datter af Skibsreder Niels Pedersen i Larvik og *Maren Eriksdatter Grønvold*.

Ole Dorphs Forældre var Sognepræst til Id og Fredrikshald *Niels Dorph*, f. ca. 1616 d. 1668, og *Petronelle Friis*, Datter af *Christopher Lauritz Friis*, Sognepræst til Ske i Bohuslen.

Ogsaa Niels Dorphs Fader var Sognepræst til Id. Han hed *Oluf Dorph* og blev født 1572 og døde efter 1645.

Oluf Dorph var Søn af *Niels Torp*, Bonde i Id, d. efter 1695.

Niels Torps Fader hed *Haagen Torp* og var ogsaa Bonde i Id.¹

Anne Dorph havde i sit andet Egteskab ingen Børn. Hendes anden Mand Mads Outzen oprettede under 27 October. 1747 Testamente til Fordel for Hustruen. Dog skulde hun give «en fattig Broder i København» Niels Nielsen 10 Rd. aarlig til hans Underholdning. Hun levede som Enke paa Strømsø i 5 Aar.

IV

Anders Falchs Fader var

SØREN ANDERSEN (FALCH)

som ogsaa var Rebstager og bosat paa Strømsø. I det ældste Skattemandtal for Strømsø af 1683 nævnes Søren Andersens Enke *Gunhild*, som havde en Datter paa 10 Aar og 4 Børn under 10 Aar. Søren var altsaa død i 1683, og Enken sad igjen med Forretningen. *Gunhild* nævnes ogsaa i Skattemandtallet i 1700, men derimod ikke i 1710. Hun er derfor antagelig død i Mellemtiden, og Sønnen Anders har overtaget Forretningen.

V

Sørens Fader hed

ANDERS (FALCH).

Om ham savnes alle nærmere Oplysninger. Ogsaa han har antagelig boet paa Strømsø. Der har bevislig boet

¹ Om Familien Dorph, se Pers. T. V 3 S. 254 flg., *Fredrikshald Historie* af O. Forstrøm (1915) I S. 395—97 og *Id Herred* af Harald Bakke (1915) S. 88 flg., 255 og 498.

Falcher paa Strømsø i det syttende Aarhundrede, exempelvis Kjøbmand Abraham Jacobsen Falch, som var Fader til Sognepræst i Ramnæs Jacob Falch (1663—1739) og Broder til Raadmand i Skien Hans Jacobsen Falch. Men en Familieforbindelse mellem disse lader sig ikke paavise. — Heller ikke kan man paavise Forbindelsen med den Risør-Arendalske Slægt Falch (fra Skien), om det end er sandsynligt, at der har været en saadan Forbindelse.

D

FAMILIEN KOEFOED

Ingeborg Muus' Mormoder *Anne Catharine Koefoed* tilhørte den danske Familie Koefoed fra Bornholm. Skrivemaaden Koefoed antages at være den rigtige. Navnet skrives — særlig i ældre Tid — ogsaa uden e (Kofod) og med én e (Koefod eller Kofoed).

Familien har gennem Aarhundreder levet og nydt Anseelse paa Bornholm. I Giessings Jubellærere, hvor en Stamtavle findes i 3 Del S. 412, fortælles det, at danske Adelsmænd af Navnet Koefoed med det Koefoedske Vaaben har været blandt de «Normanner», som indtog Normandi. Endvidere berettes det, at da Wilhelm Erobrer 1063 drog fra Normandi til England, fandtes der blandt den normanniske Adel, som fulgte ham, en Mand ved Navn Arnfred Kofod. Saa langt tilbage kan man dog ikke følge Familien med nogensomhelst Sikkerhed. De fleste af de Oplysninger, som nedenfor gjengives, skriver sig fra J. Bidstrups Bog om Familien Koefoed.

I

ANNE CATHARINE KOEFOED

blev født paa Bragernæs 8 Marts 1722. Som før meddelt under Familien Falch blev hun gift paa Strømsø

11 Januar 1746 med *Søren Falch* (1714—1791), hvis Virke er knyttet til Kongsberg, men som paa sine gamle Dage flyttede tilbage til Strømsø. Hun overlevede sin Mand omtrent et Aar, idet hun døde paa Strømsø 8 August 1792.

Hun var den næstyingste af 7 Sødskende, hvoraf de 5 døde som Børn. Broderen Hans Hansen Koefoed (1720—1796) blev en meget anseet Mand i København, hvor han døde som Konferentsraad efterladende flere Børn.

H

Anne Catharine Koefoeds Fader

HANS HANSEN KOEFOED

blev født 1681 og døde i Marts 1723. Han var født paa Bornholm, men kom til Norge, hvor han havde sin Bopæl paa Bragernæs. Han var Skibskaptein og førte Skib paa Ostindien.

Han blev i 1713 gift med sin Kusine *Mette Elisabeth Koefoed*, født 1692 og død 1773. Deres Slægtskab fremgaar heraf:

Hans Pedersen Koefoed
(se nedenfor under IV)

Peder Hansen Koefoed
1650—1724

Hans Hansen Koefoed
1655—1728

Mette Elisabeth Koefoed
1692—1773

g. 1713

Hans Hansen Koefod
1681—1723

Anne Catharine Koefoed

Mette Elisabeth Koefoeds Fader *Peder Hansen Koefoed* blev født paa Bornholm 1650 og døde 1724 paa Bragernæs, hvor han var Toldembedsmand (Overvisitør). Han var gift med *Anna Samuelsdatter Frende*, død 1732.

Mette Elisabeth Koefoed giftede sig i 1734 anden Gang med Krigsraad *Frøderich Brandenburg*, d. 1738, med hvem hun havde en Datter.

III

Hans Hansen Koefoeds Fader hed ogsaa

HANS HANSEN KOEFOED

Han blev født paa Bornholm i 1655 og døde paa Bornholm i December 1728. Han var Kaptein og Eier af Gaarden Store Myregaard, som han havde arvet efter sin Farmoder.

Paa en Fane, som hængte i Nylars Kirke, og som nu skal hænge paa Myregaarden i Nærheden, staar: «Herunder hviler Hans kongl. Maysts. til Danmark og Norge, bestallet Capitaine ved det tredje National Compagnie her paa Landet, velædle sal. Hans Koefoed Hansen til Myregaard, fød 1655, tient for Under- og Over-Officer her paa Landet Bornholm udi 45 Aar, døde 1728, udi hans Alders . . . Aar». Nedenunder er malet det Koefoedske Vaaben (Thura, Bornholms Beskr. S. 68).

Han blev gift med *Catharine Christensdatter* fra Bornholm, født 1655 og død 1737 (begr. 15 April). De havde 7 Børn, som alle blev gifte og fik Børn.

IV

Hans Hansen Koefoeds Fader

HANS PEDERSEN KOEFOED

blev født omkr. 1630 og levede længere end til 1673. Han var først Tolder, senere Raadmand og Borgermester i Rønne. Han var i 1659 med paa at underskrive Bornholms Overgivelsesbrev til Kong Frederik III.

Han var gift med *Mette Absalonsdatter Bagge*, som døde i 1690. Med hende havde han 7 Børn.

V

Faderen

PEDER HANSEN KOEFOED

blev født 15 Juni 1598 og døde 24 December 1648. Han var Kaptein og ved Siden deraf først Raadmand og senere Borgermester i Rønne. Han var derhos en meget stor Jordgodsbesidder. I 1645 var han med at overgive Bornholm til Svenskerne og blev af den Grund dømt til at undvige Riget. Efter hans Død fik Enken ved Kongebrev af 5 Juni 1649 Tilgivelse for sig og Børnene for Mandens Forseelse.

Hans Hustru, med hvem han blev gift 17 Jan. 1619, hed *Elisabeth Madsdatter Ravn*. Hun døde i September 1685.

Paa et Epitaphium, som stod i Rønne Kirke, fandtes følgende Gravskrift:

«Gud til Ære, og Kirken til Ziirath, haver den ærlige og gudfrygtige Matrone Elisabeth sal. Borgermester Peder Kofods Efterladte ladet dette Epitaphium staf-

ferre og bepryde, sig, sine og andre til got Exempel,
Anno 1683.

Aleene Gud til Ære, og Kirken til Ziirlighed, er dette Epitaphium bekostet og opsat af ærlig, høyagtbar, alviise og velfornemme Mand, Peder Kofod, for- dum Borgermester i Rønne, tillige med sin elskelige Hustrue, erlige og gudfrygtige Matrone Elisabeth Mads Ravns Datter, hvilke begge kom udi Ægteskab den 17 Januar 1619, og bleve de af Herren i deres Ægteskab, som var 29 Aar, 11 Maaneder og 7 Dage velsignet med femten Børn, 9 Sønner og 6 Døttre, indtil Gud almægtigste den 24 December 1648 hannem ved Døden henskaldede, udi sin Alders 50 Aar, 6 Maaneder og 9 Dage. Over Epitaphiet var Koefoeds og Hustrus Vaabener. Af de 15 Børn døde de fleste i ung Alder.

VI

Om Peder Hansen Koefoeds Fader

HANS MADSEN KOEFOED

vides ikke meget. Han var Eier af Blykobbegaard i Nyber Sogn. Der findes et Dokument af 6 Mai 1608 undertegnet af Hans Koefoed og forsynet med hans Segl med det Koefoedske Vaaben.

Han havde 7 Børn.

VII

Hans Fader

MADS JENSEN KOEFOED

var Borgermester i Rønne. Han havde en Datter og Sønnen Hans.

Faderen

JENS MADSEN KOEFOED

blev født paa Bornholm i 1481 og døde sammesteds i 1519.

Bornholm var i Tiden 1320—1522 at betragte omtrent som en uafhængig Besiddelse for Erkebiskopperne i Lund. Disse indsatte Embedsmænd, udstedte Adelsbreve, bekræftede Love og gav Privilegier. Mange af Øens Indvaanere gik i Erkebiskoppernes Tjeneste. En af dem, som gjorde det, var Jens Madsen Koefoed. Han kom i 1496 i Tjeneste hos Erkebiskop Byrge og var i 1509 og 1510 med at forsvare Øen mod de Plyndringsforsøg, som gjordes af Lübeckske Hanseatere. For sine Fortjenester herunder blev han 14 Juni 1524 adlet gennem følgende Adelsbrev:

«Vi Byrge, med Guds Naade Ærkebiskop i Lund, Sverriges Fyrste og Pavens Legat, gjøre hermed vitterligt, at vi af vor synderlig Gunst og Naade have taget, annammet og undfanget, og nu med dette vort aabne Brev tage, annamme og undfange os elskelige Jens Koefoed, hans Hustru, Børn og Hiem, Tjenere og Gods, rørendes og urørendes, udinden vor biskoppelige Hegn, Værn, Fred og Beskjærmelse, besynderligen at ville haandhæve, forsvare og dagtinge til al Rette. Og saasom bemeldte Jens Koefoed, der hidtil har været ufri og en Almuesmand, haver ladet sig finde udi denne Tog og Feide som en brav og tapper Helt til at slaa paa vores og Rigens Fiender og forsvaret vores Land, saa have vi hannem for saadan hans tro Tjeneste og Tapperhed bevilget og samtykt, saasom vi og hannem

med dette vort aabne Brev bevilge og samtykke, at han herefter skal være en fri Adelsmand, og have derfor givet hannem dette paategnede Adelsvaaben, som er et blaat Spænde udi et rødt Felt og to Horn oven i Hjelmen, hvilket adelige Vaaben han, hans Børn og Afkom skulle nyde og beholde. Og skal han, hans Børn og Efterkommere, saafrem de sig saaledes forholde, som han for dennem gjort haver, naar noget Rov og Bytte efter Krigen deles, tage lige Lod af det bedste som andre Rigens Adelsmænd. Thi forbyde vi vore Biskopper, Riddere og andre Adelsmænd udi vore Lande fornævnte os elskelige Jens Koefoed paa saadan hans Adelsfrihed at hindre eller udi nogen Maade Forfang at gjøre. Til ydermere Stadfestelse have vi ladet hænge vores Sekret her neden under dette Brev. Anno Domini 1514 den 14 Dag Junii.»

Jens Koefoeds Hustru hed *Johanne Thygesdatter*. De havde 5 Døtre, som døde som Børn, og 2 Sønner, som angivelig begge blev Borgermestere i Rønne.

IX

Jens Madsen Koefoeds Fader hed

MADS JENSEN KOEFOED

blev født paa Hasle paa Bornholm, hvor han var Handelsmand og eiede Lille Næslegaard. Hans Hustru hed *Elisabeth Olufsdatter*, med hvem han fik 4 Børn, hvoraf tre døde i ung Alder.

Længere end til denne Mads Jensen Koefoed kan den Koefoedske Slægtstavle ikke føres med nogen Sikkerhed.

NAVNEREGISTER:

	Side		Side
Achton, Sognepræst	19	Dorph, Oluf	36
Alstrup, Peder Hansen	19	Egeberg, Westye.	17
Annechen Mortensdatter 21, 22		Elisabeth Olufsdatter	45
Bagge, Mette Absalonsdtr. 42		Falch, Abraham Jacobsen ..	38
Barth, Christian .. 20, 25, 26		— Anders	37
— Daniel	28, 29	— Anders Sørensen	
— Ingeborg Marie 20,		35, 36, 37	
21, 25, 26		— Anne Dorph	16, 30
— Isabelle	26	— Hans Jacobsen	38
— Johannes	27, 28	— Hans Koefoed	39
— Johannes	21, 26	— Jacob	38
Been, Anna Sibylle Isachs-		— Marthe Carine 31, 32, 35	
datter 22		— Ole (Oluf)	31, 35
— Cathrine	22	— Oluf Andersøen	32
— Henrik	22	— Søren 30, 31, 32, 35, 37	
— Isach	22	Frende, Anna Samuelsdatter 41	
Bircherod, Joh.	19	Friis, Christopher Lauritz ..	36
Joel Knudsdatter	28	— Petronelle	36
Boldæus, Hans Jacob	22	Gaermann, Annichen	27
Boyesen, Caspar	17	— Christiane Sophie 27	
Boyesen, Fredrik	27	— Johan	27, 28
— Sofie Fredrika-		Gerner, Sognepræst	49
datter 27		Gronvold, Maren Eriks-	
Brandenburg, Frederich	41	datter 36	
Brasen, Ingeborg Michels-		Hasberg, Johanne Quist ..	18
datter 26		Hauge, Hans Nielsen	16
— Michel Christensen 26		Holst, Anna Sophie	15
Catharine Christensdatter ..	41	Iversen, Henrik Lawri	18
Dop, Johan	28	Johanne Thygesdatter	45
— Maren	28	Karen Lauritzdatter	26
— William	28	Klem, Anna Susanna ..	31, 32
Dorph, Anne Olsdatter 36, 37		Koefoed, Anne Catherine	
— Niels	36	31, 32, 39, 40	
— Ole Nielsen	36	— Hans Hansen, 40, 41, 42	

	Side		Side
Koefoed, Hans Madsen	43	Muus, Niels	23, 24
— Hans Pedersen	42	— Peder (Officer)	22
— Jens Madsen	44, 45	— Peder Enevoldsen	21, 22, 23
— Mads Jensen	43, 45	— Peter (1732—73)	21
— Mette Elisabeth	40, 41	— Rasmus	23
— Peder Hansen	41, 42, 43	— Søren Falch	17
Kofod, Arnfred	39	Møller, Michel	31, 32
Lützow, Major	20	Nielsen, Niels	37
Marthe Karine Nielsdatter	36	Nilsen, Oluf (Schierven)	26
Meyer, Helga Benjamine	13	Nøff, Marichen Dideriks	datter 23
— Jacob	11, 12, 13, 14	Omsted, Nicolai	15
— Lorentz	14	Outzen, Mads	31, 32, 37
— Peter	11, 12	Pedersen, Niels	36
— Thorvald	12, 14	Ranfaldt, Antoinette	Dorothea 18
Moe, Marthe Johanne	17	Ravn, Elisabeth Madsdatter	42, 43
Moatue, Svend	19, 20	Reinnich, Boel	28
Muus, Abraham Falch	18	— Herman	28
— Anne Cathrine	17	Røer, Annichen Gilhus	15
— Annechen	22	Scharberg, Baltzer Hansen	28
— Annichen	17	— Mette	28
— Annichen Elisabeth	18	Schierven, Hans Olufsen	26
— Annichen Sophie	17	— Michol	20, 26
— Beate Nilsdatter	24	Selmer, Severine Alette	17
— Bernt Julius	23	Simers, Abraham Falck	18
— Enevold	22, 23	Skielderup, Augustinus	19
— Ingeborg Marie Barth	11, 13, 14, 15, 17, 25, 30, 39	Torp, Haagen	37
— Isach (1692—1753)	18, 19, 20, 21, 22	— Niels	36, 37
— Isach (1788—1865)	18	Tune, Ingeborg Nielsdatter	26
— Johan Henrik	15, 16, 18, 25, 30	Wincke, Anders Hansen	28
— Johannes	21	— Boel Andersdatter	28
— Lauritz Nielsen	23	— Hans	28
— Marie	22	Wisløff, Sørenskriver	15
— Mette Elisabeth	17		