



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HANS ANDREAS BENDER

HANS SLÆGT OG
EFTERKOMMERE



AARHUS
TRYKT I AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A/S
1931

HANS ANDREAS BBENDER
HANS SLÆGT OG
EFTERKOMMERE

HANS ANDREAS BENDER

HANS SLÆGT OG
EFTERKOMMERE

*Det siger Beda, den ærlige Mand,
det er velgjort, af hvem der kan,
at skrive Forældrenes Gerninger alle,
er de onde, man maa dem fly,
er de gode, dem gøre paany,
og dem ingenlunde frafalde.
(Riim-Krøniken).*

AARHUS
TRYKT I AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A/S
1931

FORORD.

I Tyskland har der været og er der endnu mange mennesker, der bærer navnet **BENDER** eller **BINDER** — vor slægts oprindelige navn. — Der kan ikke paavises noget bestemt tidspunkt, paa hvilket vor slægt har forandret navnets stavemaade fra Binder til Bender. Forandringen har fundet sted i aarene fra 1750 til 1800, i hvilket tidsrum begge navne bruges i flæng.

Flere Bendere er i tidens løb indvandret fra Tyskland til Danmark. Vi har saaledes fundet en del Bendere, Bindere, Bennere o. s. v., som vi har vedføjet en liste over bag i bogen, uden at vi har kunnet paavise noget slægtsskabsforhold mellem disse personer og vor slægt. De fleste af disses efterkommere er dog hurtigt uddøde eller har faaet andre navne.

Vor slægt, som vi jo ret egoistisk har kaldet »**BENDERSLÆGTEN**«, da vi ikke kendte de andre Bendere, har altsaa ikke i den grad, som vi før antog, eneret paa Bender-navnet her i landet. Som følge heraf har vi ment det rigtigst at kalde denne stambog

»HANS ANDREAS BENDER, HANS SLÆGT OG EFTERKOMMERE«.

Vi har ønsket at fastslaa H. A. Bender som hovedpersonen, slægtens anden stamfader, og at gøre det gamle Allerup-hjem til midtpunktet i slægtbogen, for naar vi hidtil har talt om »Benderslægten«, mente vi næsten altid efterkommerne af Hans Andreas Bender og Maren Sørens-datter fra Allerup.

I denne stamtavle har vi altsaa ogsaa taget den danske del af H. A. Benders slægt med. Ser man imidlertid denne del af slægten igennem paa diagrammet, vil man snart se, at vi har haft nogen grund til saa bestemt at sige »Benderslægten«, idet kun en enkelt af de ældre linier har bevaret navnet *Binder*, men ingen af de andre linier af slægten har — saa vidt os bekendt — med fuld ret i hvert fald —, bevaret Bender-navnet fuldt

ud, idet de forskellige linier enten: 1) hurtigt er blevet kvindelinier, hvilke man sjældent fører videre i stamtavler, 2) er standsede a) enten fordi der ikke har kunnet skaffes oplysninger fra kirkebøger, skifteprotokoller, folketællingslister og andet kildemateriale, eller b) fordi linien er uddød, eller 3) helt eller delvis er gaaet over til at bruge »Bender« som for- eller mellemnavn.

Benderne er altsaa indvandrede fra Tyskland til Danmark, men vi kender intet til, om slægten oprindelig stammer derfra. Der findes jo flere byer ved navn Bender, og slægtens udspring kan maaske være i en af disse. Den mest kendte af disse byer ligger i Bessarabien paa grænsen af Rumænien og Rusland, men ogsaa i Kaukasus findes en by ved navn Bender. De mange kystbyer i Persien, Arabien, Østafrika o. s. v., der bærer navnet, har det kun som et tilnavn, der betyder »havn«.

I flere aar har der af og til været arbejdet paa denne stamtavle. — Brødrene Hans og Valdemar Kelstrup begyndte derpaa i 1897; i 1921 laante Hans Andreas Bendixen og Jørgen Bender-Pedersen deres optegnelser og tog afskrifter deraf. Ved slægtsstævnet paa Køng højskole 1925 blev der nedsat et udvalg bestaaende af Hans Kelstrup, Hans Christian Bendixen og Jørgen Bender-Pedersen, der skulde arbejde videre hen imod fuldendelsen og udgivelsen af slægtsbogen. 1930 tiltraadte Gudmund Kelstrup udvalget i stedet for Hans Kelstrup, og det saaledes sammensatte udvalg fortsatte arbejdet, idet J. B.-P., der som boende i Odense havde bedst adgang til arkivet der, og som den, der havde bedst tid, blev en slags redaktør for bogen. Vi har herved fornøjelsen at kunne udsende slægtsbogen den 6. November 1931: **HUNDREDAARSDAGEN for HANS ANDREAS BENDERS og MAREN SØRENSDATTERS BRYLLUP**, idet vi dog maa bemærke, at vi selv er godt klare over arbejdets ufuldkommenhed (navnlig for nogle sidegrenes vedkommende); men vi modtager med taknemmelighed rettelser og tilføjelser, ikke mindst om fremtidige begebenheder.

Alle saavel arkivembedsmænd som slægtninge, der paa forskellig maade har været os behjælpelig, saa vi nu kan udsende bogen i dette format og med denne udstyrelse, bringer vi herved vor bedste tak.

P. u. v.

J. Bender-Pedersen.



HANS ANDREAS BENDER.



MAREN SØRENSDATTER.

HANS ANDREAS BENDERS SLÆGT

STAMFADEREN til vor slægt er som nævnt i forordet indvandret fra Tyskland til Danmark. Det sagn er blevet fortalt i familien, at han skulde være kommet hertil som tjener for en herremand, der havde været paa en tysklandsrejse, men det er dog mere sandsynligt, at han er kommet hertil som rejsende haandværkssvend.

JOHAN NICOLAY BINDER, der fødtes i Hamborg ca. 1677 blev stamfader til den største af de danske benderslægter. Han var gift med **KAREN HANS-DATTER** og boede i Mellemstræde i Odense, da hans ældste søn blev døbt i Frue kirke i 1709. Onsdagen den 12. September 1714 fik han borgerskab som garver (Lædertouger) i Odense. Da han døde den 23. November 1735 boede han i Hans Jensens stræde. Han blev 58 aar gammel og blev begravet i fri jord fra St. Hans kirke den 28. November.

Da J. N. Binder blev begravet i fri jord, har hans økonomiske standpunkt ikke været særligt godt, og det faar man da ogsaa bekræftet ved at se i Odense skifteprotokol 19, side 531, hvor der staar:

Nicolay Binder, Lædertouger.

Anno 1735 den 23. November mødte Skifteforvalteren nemlig Hr. Raadmand Grubbe paa Magistratens Veigne, Byfogeden Si. Niels Langgreen og Bys- og Raadstueskriver August Martfelt udi Sterfboen efter sal. Nicolay Binder Lædertouger som boede og døde i Hans Jensens Stræde for at Registrere og Wurdere hans efterladte Midler til Skifte og deeling imellem hans Enke Karen Hansdatter paa den ene, der selv ved Forretningen med antagne Laugværge var overværende og 3de deris sammenauflede Børn, naimlig Friderich Christopher Binder, Skoemager-Svend 26 Aar, Lauritz Christian Binder og Hans Abraham Binder den I. 21 Aar den 2den 19 Aar begge Ryttere under Velb. Hr. Oberst Neubergs¹⁾ Allernaadigst anfor-

¹⁾ Oberst (senere generalløjtnant) Adolf Neuberg var ifl. Hirsch: »Fortegnelse over danske og norske Officerer m. fl. fra 1648—1814« gift med Annike Petersen. De havde ingen børn og efter deres død oprettedes den endnu eksisterende Lundegaardske Stiftelse. Lundegaards Stiftelse 1754—1929, Side 17).

troede Regiment nu indquarteret i Haderslev paa den anden Side paa deris Veigne var overværende Hans Hansen Handskemager. Til Wurderings Mænd over Løsørerne var antagne og tilstæde Evert Rieber og Hans Jacobsen, da saaledes tilgiæk som følger:

I den forreste Stue		
1 Himmelseng	„ 3	„
1 gl. Madskab	„ „	12
3 Pottemager Fade	„ „	6
1 Trækande	„ „	3
1 Laug Træstol med Flætbund	„ „	2
1 gl. Blaastribet underdyne	„ „	8
1 Blaastribet ulden Overdyne	„ „	12
1 Rødt Teppe	„ „	8
3 gl. Hoveddyner	„ „	8
1 gl. lang Eege Bord	„ 1	„
1 Hampetougs Hoveddyne gammel	„ „	12
1 Aaben Fyr Bænk	„ „	4
1 dito	„ „	4
1 Vandspand	„ „	4
3de Kispel Bræt ¹⁾	„ „	4
	<u>Summa 1</u>	<u>3 10</u>

(1 Rigsdaler 3 Mark 10 Skilling)

Og efterdi Enken erklærede icke videre at Eye og icke heller Creditornes Prætentioner ved Haand at Skiftet kunde ydermere blefvit fremmet, maatte mand derfor med Forretningen til videre udsætte.

Actum Odense ut Supra.

S. Grube.	N. Langgreen.	A. Martfelt.
Karen K. H. D. ²⁾ Hans		Hans Hansen.
Datter.		

Hans Jacobsen.

I Evert Rieber(s) forfald
Hans Jacob Skaarup.

¹⁾ Redskab, der brugtes ved garvning.

²⁾ I ældre tid, da folk meget ofte ikke engang kunde skrive deres eget navn, skrev de blot deres forbogstaver, og skriftkyndige skrev saa deres fulde navn ved siden af.

Anno 1736 den 19de Marty blev dette Skriftes tilstand efterseet, og som mand da befandt, at Gielden: for Husleie 2 Rigsdaler 4 Mark fik Christian Thomsen 4 Mark 2 Skilling og Giörretz Giörretzen 2 Mark 8 Skilling foruden Begravelse og Skifte Bekostningen langt overgaar de anførte ringe Løsøre. Saa maatte Skifteforvalteren der desaaarsag lade det Beroe paa Enkens Forsikring, at hun med Tid og Lejlighed vilde fornøye alle Vedkommende. Hvormed da Skiftet sluttet og Tilendebragt, som Bekræftes under Eyne Hænder og Signeter.

Actum Odense ut Supra.

A. von Bergen. N. Langgreen. A. Martfelt.

Karen K. H. D. Hans	Hans Hansen Handskemager
Datter.	Zacharias
Hans Jaobsen.	August

Om Karen Hansdatter har det været umuligt at finde mere. I Frue kirkebog mangler der notater fra de aar, hvor J. Nicolay Binder og Karen Hansdatter rimeligvis er gift. Hun findes heller ikke i St. Hans kirkebogs dødsliste. Da hun muligvis kunde være flyttet med sønnen til Herringe, undersøgtes dette Sogns kirkebog, men her mangler tidsrummet 1738—43, og det har ikke været muligt at finde hende paa et senere tidspunkt. I skifteprotokollen for Fjellebro gods findes hun heller ikke.

Johan Nicolay Binder og Karen Hansdatter havde som omtalt i skiftet 3 sønner. Disse omtales i næste afsnit med Betegnelse A—C.

2. GENERATION.

J. Nicolay Binders Børn: A—C.

A. FRIDERICH CHRISTOPHER BINDER blev døbt i Frue kirke i Odense den 10. November 1709. — Han bosatte sig som skomager i Herringe, hvor han blev begravet den 9. August 1787, 79 aar gammel. Han var gift med **ANE OLUFSDATTER**, der døde den 8. December 1791, 82 aar gl. Hvor hun er født, og hvornaar de er blevet gift, vides ikke.

Friderich Chr. Binder har sikkert haft det hus i fæste, som hans ældste søn senere (1807) købte. At han i hvert fald har været fæster under Fjelle-

bro gods, kan ses deraf, at skiftet efter ham findes i skifteprotokollen for tidsrummet 1787—1818 pag. 4 for dette gods. Det lyder:

Skifteforening efter afg. Sal. **Friderich Christopher Binder**,
Skomager i Herringe og hans Hustru Anna Olufsdatter imellem deres efterladte 6 myndige Børn.

Anno 1789 d. 16. July have vi underskrevne Myndige Børn og Svigersønner af afgangne Friderich Christopher Binder, Skomager i Herringe, nemlig Johan Christian Binder, Skomager-Svend, Hans Abraham Binder, Skoleholder i Vantinge, Andreas Christopher Binder, tienende som Gartner paa Raskenberg, Hans Hansen, boende paa Schousgaard, som har vores ældste Søster Maren Friderichsdatter til Ægte, og Rasmus Jensen, gaardmand i Herringe, gift med vores Yngste Søster Catharina Friderichsdatter, været forsamlede hos vores Moder, Anna Olufs-Datter, her i Herringe, som med samtlige vores villie og Samtykke ved den af os givne Skriftlige Tilstaaelse af 4. September 1787¹⁾ hidindtil efter vores Sal. Faders Død har hensiddet i U[d]skiftet Boe, for ifølge hendes Begiering mellem os selv aftale og om mulig afgøre en mundlig Skifteforening og Deling af hendes tilhørende Boe, den Hun nu, da Hun, i Henseende til Hendes høye Alder og Svaghed, ikke længer er i Stand til selv at bestyre sin Husholdning gandske vil overlade os imod som billigst deraf at nyde sin tilstrækkelige og anstændige underholdning saa længe hun lever, hvilket Vi ogsaa som en skyldig Omsorg for vores kiære Moder ved denne vores Samling først og fremmelig have været betænkt paa, og dernæst at vores ældste Broder Johan Christian Binder, som nu er en aldrende Karl, der i mange Aar har opholdt sig ved vores Forældre og i deres Alderdom med megen Flid og Troeskab gaaet dem til Haande i Haandværkets og Husets Bestyrelse til samtlige vores Bedste, og som den eneste af os der endnu er uforsørget, kan blive sadt i en for ham Convenabel Stand og næring ved fremdeles at fortsætte Skomager-Haandværket paa sin egen Regning. Til den ende havde mellem os selv som bedst bekendt og Vidende om Boens Omstændigheder giort en Calculation over samme og derefter blevne Enige om følgende:

1. at vores kiære Moder efter sit eget Valg forbliver her i Huset hos vores ældste Broder Johan Christian Binder og hos ham, foruden et for Hinde selv Bequem indrettet Værelse, yder alt, hvad som hører til Hendes tilstrækkelige underholdning med opvartning, Pleje, Lys og Varme uden ringeste Mangel i nogen Maade.

¹⁾ Tilladelse for enken Anne Olsdatter til at hensidde i uskiftet bo findes protokol I, fol. 1198.

2. overlade vi til bemeldte vores ældste Broder Johan Christian Binder den gandske Boe af Penge og Penges Værd, hvorunder forstaaes saavel Ledder, Redskaber og alt hvad der hører til Haandværkets Brug som ogsaa Creaturer og Boehave med viidere som det nu forefindes og er Boen tilhørende, hvorimod han indbetaler til os Samtlige Sødskende den Summa 600 Rdlr. Skriver Sex Hundrede Rigsdaler, hvoraf enhver faar paa en Broderdel 150 Rdlr. og paa en Søsterlod 75 Rdlr., ligesom han ogsaa er ansvarlig til og selv betaler hvad Giæld der nu maatte hefte paa Boen uden nogen Afgang i denne til os udlovede Summa.
3. ligesom det er billigt at vi alle bør Contribuere til vores Moders Underholdning, saa er herom aftalt og fastsadt, at enhver dertil erlægger Renterne 4 % af vores Andel af bemeldte Capital, hvilke Renter vores ældste Broder aarlig skal Nyde, saalænge Hun lever og opholder sig hos ham, men om hun siden skulde faa i Sinde at flytte til en anden af sine Børn, betaler han ligeledes til Hendes Ophold Renter af en Broderlod 150 Rdlr., og i saa fald har hun frihed at medtage sin Sæng og fornødne Boehave, hvilket den, som har hende hos sig til Underholdning, beholder imod at besørge og bekoste hendes anstændige Begravelse ligesom hendes sal. Mands og nyder desuden bemeldte Rente til hendes Underholdning.

Saaledes er denne Skifteforening indgaaet imellem os med god Villie og Samtykke paa alle Sider, hvorhos vi samtlig erklærer ey at forlange nogen anden Skifte og Deeling men frasiger os herved ald viidere Arve-Prætension til vores Forældres Boe imod forestaaende Posters Opfyldelse, og da vi endnu har en Broder Ole Ludvig Binder, som er Raadstuetiener i Kiøbenhavn og ey har kunnet være nærværende, men ved Skrivelse tilstaaer at være fornøyet med hvad som mellem os andre Sødskende blev afhandlet, saa bliver denne Forening at oversende ham til nærmere Underskrift og Forseigling, ligesom den ogsaa af os samt vores Moder med Laugværge og 2de Vidner til Vitterlighed er underskrevet og forseiglet.

Datum Herringe ut supra. Johan Ludvig Binder.

Kiøbenhavn d. 30. July 1789. Ole Ludvig Binder.

Raskenberg d. 5. August 1789. Andreas Christopher Binder.

Vantinge d. 7. August 1789. Hans Abraham Binder.

Hans H. H. Hansen. Rasmus R. J. S. Jensen

Som Laugværge for Enken Anna Olufsdatter.

Golof Schenberg.

Til Vitterlighed efter Begiering.

C. Ramus. C. Bang.

Forevist paa Faaborg Raadstue d. 15. Marts 1790.

Efter S. T. Hr. Kenler og Amtmand Schumachers Ordre

Nellemann

Fuldmægtig.

Friderich Christopher Binders og Anna Olufsdatters 6 Børn er omtalt under 3. Generation: A.I.—A.VI.

B. LAURITZ CHRISTIAN BINDER, der døbttes i Frue kirke i Odense den 20. Juni 1714

og Broderen

C. HANS ABRAHAM BINDER, der døbttes i Frue kirke i Odense den 26. April 1716,

var, som omtalt i skiftet efter faderen, begge ryttere i oberst Neubergs regiment i Haderslev, da deres fader døde 1735. Andet har det ikke været muligt at skaffe oplyst om dem.

3. GENERATION.

A. I. JOHAN CHRISTIAN (BINDER) BENDER blev født 1742 og blev konfirmeret 1759. Han var skomager (og garver) i Herringe, hvor han døde den 27. Februar 1823. Den 5. Marts 1791 blev han gift i Ryslinge Kirke med **MARIANE MARGRETHE HANSDATTER**, født 1771 og konfirmeret 23. April 1786. Hun døde den 11. December (begr. 20.) 1852. (Se bag i bogen om hendes slægt, der drev Lørup mølle.)

I Ryslinge kirkebog staar:

1791 d. 21. Januar blev den unge Karl Johan Christian Bender, Skoemager i Herringe trolovet med Pigen Mariane Margrethe Hansdatter paa Tøystrup og havde til Forlovere Forvalteren Hr. Christian Ramus paa Fiellebro og Forvalteren Hr. Philip Julius Ramus paa Fraugde-Gaard. — 1791 d. 5. Marts blev den unge Karl Johan Christian Bender, Skoemager i Herringe og Pigen Mariane Margrethe Hansdatter paa Tøystrup Copulerede.

1807 købte Johan Chr. Bender det hus i Herringe, som han hidtil havde haft i fæste. Skødet findes i Salling herreds skøde- og panteprotokol nr. 3. fol. 246 og lyder:

Nr. 1. C7timus 27 Sk. 1807.

Skiøde.

Jeg underskrevne Friderich Christian Greve af Holck Winterfeldt Hans Kongl. Majestæts Bestalter Kammerherre og Major af Landeværnet, Herre til Fiellebro, kender og herved tilstaaer at have solgt og afhændet ligesom jeg og herved i Overensstemmelse med den om Fiellebro Gods Udparcellering faldne Kongl. allernaadigste Resolution af 26. September 1806, sælger, skiøder og fra mig og mine Arvinger aldeles afhænder til Huusmand Johan Christian Bender og hans Arvinger hans iboende og hidtil ifæstehafte Huus i Herringe Bye og Sogn i Svendborg Amt af Fiellebro Gods, der staar for Hartkorn Ager og Eng 3 Skp. 2¹/₂ Alb. med tilhørende Bygninger og Eiendomme af hvad Navn haves kand.

Og da Kiøberen i Dag haver betalt mig den accorderede Kiøbesum med 500 Rd. skriver Fem Hundrede Rigsdaler hvorved tillige er aftalt og bestemt følgende:

1. at Kiøberen fra 1ste Jan. 1808 udreder og betaler alle Kongl. Skatter og Paabude samt andre offentlige og publique Byrder af Huuset og dets Hartkorn uden nogen videre Ansvar for Sælgeren.
2. Er Kiøberen, som hidtil har været Fæster, pligtig at udrede noget af Gaarden enten Aftægt, Barnemidler, og godvillige Gaver eller deslige af hvad Navn haves kan, bliver han dertil fremdeles forbunden uden at sligt i nogen Maade vedkommer mig som Sælger.
3. Den Kiøberen hermed solgte Eiendom hvis Bygninger ere forsikrede i Landets almindelige Brand-Casse maae ingensinde sælges for dermed at completere en Hovedgaard eller anvendes til Hoverie.
4. Kiøberens hafte Fæstebrev er saaledes i Henseende til Kiøber og Sælger uden al videre Forbindelse eller Kraft da Kiøberen nu er blevet Selvejer.
5. I Følge den ommeldte Kongl. allernaadigste Resolution udstædes dette Skiøde paa stemplet Papir til 27 Sk.

Saaledes og i Overensstemmelse med forestaaende tilstaaer jeg herved for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi bemeldte Huus eller noget dens Tilliggende men samme skal som ommeldt med alle Rettigheder og Byrder herefter til-

høre Kiøberen bemeldte Johan Christian Bender og hans Arvinger, som en mig lovlig afkiøbt og betalt Eiendom.

Til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Fiellebroe den 12te December 1807.

Holck Winterfeldt.

L. S.¹⁾

At ingen Kiøbe-Contract skriftlige Conditioner eller andet sligt Document af os eller andre paa vores Vegne har været oprettet det bliver her ved bekræftet.

Holck Winterfeldt. Johan Christian Bender.

Johan Christian Bender og Mariane Margrethe Hansdatter havde 9 børn, der under betegnelsen A.I. a—i er omtalt under 4. Generation.

A. II. MAREN FRIDERICHSDATTER blev trolovet den 24. Februar og gift den 6. April 1771 med **HANS HANSEN**, der dengang var kusk paa Skousgaard i Espe sogn. Det har kun været muligt at finde om dem, at de havde en datter. Se diagram I.

A. III. OLE LUDVIG BINDER fødtes i Herringe og blev døbt 9. November 1746. Han konfirmeredes 1762. Da der efter faderens død foretoges skifte, var han raadstuetjener i København. Han døde 47 aar gammel d. 3. December 1792. Han var da undergraver ved Hellig Geistes kirke i København og efterlod enken **JOHANNE KIRSTINE MØLLER**, men ingen børn. Ægteparret viedes 5. Oktober 1781 i Frue kirke, Kbh.

A. IV. CATHRINE FRIDERICHSDATTER, der blev døbt i Herringe kirke d. 17. September 1747, og som døde d. 18. Januar 1809, blev gift den 10. November 1780 med gaardmand **RASMUS JENSEN**, en søn af *Jens Rasmussen* samme sted, født 1746, død 12. December 1830.

De havde 2 børn. Se diagram I.

A. V. HANS ABRAHAM BINDER blev døbt d. 28. November 1750 i Herringe kirke og konfirmeredes 1767. Han var først skomager, men blev derefter lærer (skoleholder) i Vantinge (1789—96) og dernæst sogne-

¹⁾ L. S. = Locus Sigilli = seglets plads.

degn i Hillerslev, hvor han døde den 28. December 1814. Den 15. Maj 1789 blev han gift i Øster-Hæsinge med **MARIE NIELSDATTER (RASMUSSEN)**, der da var stuepige paa Arreschou. De fik 4 børn. Se 4. generation: A. V. a—d.

A. VI. ANDREAS CHRISTOPHER BINDER, døbt d. 9. September 1753 og konfirmeret 1769, var omkring 1789—1792 gartner (urtemand) paa Raschenberg, det nuværende Kattrup, Løve herred, Sjælland. Senere flyttede han til København, hvor han »vandt Borgerskab som Gartner« den 30. Oktober 1797. Han blev gift d. 23. Maj 1794 i Trinitatis kirke i København med enken **KAREN HENRIKSDATTER (SLACHTERS)**, der døde Tirsdagen d. 27. September 1803, 62 aar gl. De boede da Østerbro 59. — Andr. Chr. Binder giftede sig derefter d. 19. Oktober 1804 i St. Nicolay med **HELENE MARIE DREYER**. Andreas Christopher Binder døde d. 14. Maj 1809 og blev begravet fra Trinitatis kirke. Han var da handelsgartner og brandkaptajn (i 7. distrikt) og har været ret velsitueret efter tidens forhold, idet han ejede huset nr. 97 paa Østerbro, og da boet, — der findes i forseglingsprotokol 1 pag. 126 —, efter hans død sluttede (1811), arvede sønnen 7297 Rd. 2 Mark og datteren 3648 Rd. 4 Mark. Det førnævnte hus var dog da solgt, allerede inden hans Hustru, Helene M. Dreyer, var død 37 aar gl. d. 16. Juli 1809. Børnene kom i huset hos en familie ved navn Passow, og deres værge blev apoteker Stolpe. (Sandsynligvis er det Nicolai Jørgen Stolpe, der døbttes 23. August 1774 i Trinitatis kirke, og hvis forældre var urtekræmmer Johan Henrik Stolpe og Maren Sørensdatter. Apoteker Stolpe blev gift d. 27. Oktober 1804 med Marie Cathrine Worgaard i Helliggeists kirke).

Andreas Chr. Binders og Helene M. Dreyers 2 børn omtales under 4. generation. A. VI. a—b.

4. GENERATION.

A. I. JOHAN CHRISTIAN BENDERS børn: A. I. a—i.

A. I. a. FRIDERICH CHRISTOPHER BENDER blev født d. 12. November 1791 og konfirmeret 1806 i Herringe kirke. Ved konfirmationen havde han »ypperlige Kundskaber«, og man kan i kirkebogen se, at han i hvert fald havde en pænere haandskrift end de fleste af sine samtidige. Han har nemlig været forlover mange gange, ligesom han ogsaa har været fadder ved mange barnedaab. Dette kunde jo nok tyde paa, at

han har været en ret anset og afholdt mand i sognet. — — Han overtog faderens skomageri og husmandsbrug i Herringe og blev den 9. November 1827 gift med **JOHANNE LARSDATTER**, der var døbt d. 6. Marts 1803.

I Espe kirkebog findes forloverattesten:

I Forløfte for Ungkarl Frederich Christopher Bender i Herringe 36 Aar gammel og Pigen Johanne Lars Datter af Espe 24 Aar gammel som efter forudgaaende Tillysning af Prædikestolen agter at indlade sig i Ægteskab, fremstillede sig som Forlovere Frederich Rasmussen, gaardmand udi Herringe og unge Peter Rasmussen gaard Mand udi Espe, hvilke, efter at Lovens Straf var dem forkyndt, i Tilfælde at de lovede falsk, bevidnede at Intet hinderligt findes imod dette Ægteskab, Enten i Henseende til Ægteskab til Slægtskab eller nogen anden Maade, ligesom de ogsaa bevidnede at ungarl Frederich Christopher Bender havde havdt de naturlige Kopper. Pigen Johanne Larsdatter fremlagde Bevis for at være vaccineret Dateret den 17. September 1816 af Christensen udi Krarup.

Espe den 12te Oktober 1827.

Gaardmand Frederich Rasmussen i Herringe
og unge Peter Rasmussen i Espe.

Johanne Larsdatters forældre var gaardmand i Espe *Lars Larsen*, der d. 8. November 1799 var blevet gift med *Maren Rasmusdatter*. — — Frederich Christopher Bender døde d. 10. (begr. 18.) Oktober 1869, og Johanne Larsdatter døde 11. (begr. 18.) Februar 1888.

De havde 2 børn: A. I. a. 1—2., som omtales under 5. generation.

I Salling herreds skøde- og panteprotokol nr. 8 fol. 391 findes følgende:

Nr. 6. F. R. VI. 1828. 2 Rdlr. 78 Sk. Sølv.

Skiøde.

Underskrevne Mariane Margrethe Hansdatter Enke efter afdøde Skomager Johan Christian Bender kjender herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Søn Skoemager Friderich Christopher Bender det mig tilhørende og i Herringe beliggende Eiendoms-Huus, med dertil liggende Haugeplads og Jordlod af Hartkorn 3 Skpr. 2 $\frac{1}{2}$ Alb. med samme Ret og Rettighed som jeg det hidtil eiet hafer. Og da Kjøberen bemeldte Friderich Christopher Bender har betalt mig den accorderede Kjøbesum 450 Rdlr. Sølv, skriver Fire Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler Sølv, samt derhos ved Aftægtscontract af Dags Dato har forpligtet sig til at yde mig en passende Underholdning min Livstid, saa frasiger jeg mig

herved al videre Ret og Rettighed til og udi forbemeldte mit Huus med Tilliggende, der for Fremtiden skal tilhøre Kjøberen som frie og uigjenkaldelig Eiendom, hvilken jeg til enhver Tid skal holde ham frie for.

Herringe den 20. November 1828.

Mariane Margrethe Hansdatter
med paaholden Pen.

Hans Hansen.
Som Laugværge.

At ingen skriftlig Kjøbecontract er forudgaaet dette Skjøde det bevidner herved saavel Sælger som Kjøber under Eds Anbud.

Datum ut Supra.

Mariane Margrethe Hansdatter
med paaholden Pen.
Frederich Chr. Bender.

Den aftægtskontrakt, der omtales i ovennævnte skøde, og efter hvilken Fr. Chr. Bender havde sin moder, Mariane Margrethe Hansdatter, paa aftægt indtil hendes død i 1852, har følgende ordlyd:

Nr. 3. F. R. VI. 1828. 1 Rdlr. 12 Skl. Sølv.

Aftægtscontract.

Da min, Skomager Frederich Christopher Benders Moder Mariane Margrethe Hansdatter Enke efter afdøde Skomager Johan Christian Bender, ved Skiøde af Dags Dato haver overdraget mig sit Eiendomshuus i bemeldte Herringe, iblandt andet paa det Vilkaar, at jeg yder hende en passende Underholdning eller Aftægt hendes Livstid, saa ere vi blevne enige om at bestemme denne Aftægt saaledes:

Jeg leverer hende aarlig til hvad Tid det forlanges 12 Skpr. Rugmel, 12 Skpr. Brygmalt, 1 Skp. Byggryn, 1 Skp. Grubbegryn, 1 Lispd. Grubbe-
mel, $\frac{1}{2}$ Skp. Havregryn, $\frac{1}{2}$ Skp. Boghvedegryn, 3 Lispd. røget Flæsk, 1 Otting Sommersmør, $\frac{1}{2}$ Otting Vintersmør, 1 Kande sød Mælk daglig fra 1ste Maj til 1. November og i den øvrige Tid $\frac{1}{2}$ Potte daglig, naar den haves i Huuset, ligeledes aarlig 3 Skpr. Humle, 4 Pd. Lys, 10 Læs Tørv, 6 Alen Blaarlærred, 2 Alen Hørlærred, 10 Rdlr. i Penge, inden hvert Aars Mortensdag en feed Gaas, og hvert andet Aar 5 Alen Hvergarn.

Det er iøvrigt en Selvfølge, at saalænge min Moder finder sig fornøiet med at nyde alt frit i Huuset ligesom jeg med min Familie nyder det, er-

holder hun ikke denne Aftægt, men saasnart hun ikke længer maatte befinde sig tilfreds dermed, modtager hun de fornævnte Præstationer, og leverer jeg hende da tillige et passende og med Jernkakkellovn forsynet Værelse til Beboelse, samt udleverer hende en complet Seng af hendes og min afdøde Faders mig ved Skifte efter sidste til Eiendom overdragne Boe, den i Boet værende Egedragkiste, et rødmalet Egebord, en Stol, en Gryde, en Jernpande, en Spand og et par Potter, samt en liden Øltønde.

Med denne Aftægt er jeg Mariane Margrethe Hansdatter fuldkommen fornøiet og bestemmer herved i Henhold til hvad der ved Skifte efter min afdøde Mand er vedtaget at alt hvad jeg (ved) min dødelige Afgang maatte efterlade mig skal tilhøre fornævnte min Søn Frederich Christopher Bender, imod at han bekoster min anstændige Begravelse efter Egnens Skik og Brug, dog at hvad jeg mueligen ved Arv maatte tilfalde forinden min Død, skal ved min dødelige Afgang deeles imellem alle mine Børn efter Loven, saaledes at min Søn Frederich Christopher Bender deraf tager en Broderlod.

Som det nu ikke er at formode at Misforstaaelse fra nogen af Contrahenternes Side vil opstaae i Anledning af det Retsforhold, hvori vi indtræde, saa bliver dog herved bestemt, at saafremt jeg Mariane Margrethe Hansdatter skulde finde mig misfornøiet med Opholdet hos min Søn F. C. Bender i den Grad, at jeg andetsteds tager Ophold, skal han være fritaget for at svare mig den saa betingede Aftægt, hvorved er at bemærke at det i saa Fald staaer mig frit for at vende tilbage og at hæve Aftægten, men uden at kunne fordre denne betalt for den Tid jeg paa andet Sted har opholdt mig.

For at min Moder kan have desto større Betyggelse for en sorgfrie Alderdom, forbinder jeg Friderich Christopher Bender mig derimod til i Tilfælde af at der skulde findes grundet Anledning til Klage over den Opvartning min Moder nyder hos mig at give en Tjenestepige til hendes Opvartning forsvarlig Kost ved mit eget Bord, hvorimod min Moder selv lønner Pigen.

Hvorvidt det maatte gives grundet Anledning til Klage overlader jeg Frederich Christopher Bender til mine Sødskendes Afgørelse, saaledes at naar de fleste af mine Sødskende paastaaer, at jeg skal koste en Pige, skal dette være tilstrækkeligt og min Forpligtelse dermed indtræde, men ligesom andet Beviis ikke skal gjælde imod mig, saalænge jeg har levende Sødskende, saaledes skal, hvis disse mod Formodning alle skulde bortdøe, min Moders Fordring paa at faae Kost til en Pige allene begrunde min Forpligtelse.

Saalænge jeg Frederich Christopher Bender ikke til min Moders Opvartning koster en Pige, besørger jeg hendes Brygning, Bagning og Vadsk,

samt i Sygdomstilfælde anden fornøden Opvartning, men naar jeg giver Kost til en Pige bortfalder denne Forpligtelse, hvorimod min Moder til enhver Tid skal have Adgang til Brug af min Brønd, Bagerovn og Bryggers, ligesom Adgang til min Hauge og eget Brug af de derværende Urter altid skal staae hende aaben.

I Henseende til det stemplede Papir anslaaes de i Forestaaende Contract betingede aarlige Præstationer til 35 Rdlr. Sedler, der for 5 Aar udgjør et Hundrede Halvfiersindstve og fem Rigsbankdaler Sedler og de Præstationer der ere betingede eengang for alle ansættes til ialt 25 Rdlr. Sedler.

At denne Contract saaledes i Venskab og Minde er afsluttet, bekræfte vi herved med vor Underskrift i Overværelse af medunderskrevne 2 Vitterlighedsvidner.

Herringe den 20de November 1828.

Mariane Margrethe Hansdatter
med paaholden Pen.

Hans Hansen.
Som Laugværge.

Til Vitterlighed:

Christian Nielsen
med paaholden Pen.

Frederik Rasmussen.

Læst i Herredstinget d. 12. Januar 1829.

A. I. b. ANNE MARGRETHE BENDER blev født d. 20. December 1792 og blev konfirmeret 1807. Ved hendes konfirmation staar i kirkebogen vedføjet, »havde ypperlige Kundskaber«. Den 23. Marts 1837 blev hun gift med den 28 aar gamle **RASMUS RASMUSSEN**, der dengang var bødker paa Egeskov. I kirkebogen staar der: »Vielsen foregik hjemme, da Snefog gjorde Vejen farlig til Kirken, hvilket blev anmeldt Biskoppen«. — Anne Margrethe Bender døde d. 8. August 1871 (begr. 14.), og var da enke efter husmand i Trunderup **HANS PEDERSEN**, der var død 79 aar gammel d. 8. Februar 1861. Hvornaar dette sidste ægteskab er blevet indgaaet, vides ikke.

A. I. c. ULRIKKE LOVISE BENDER fødtes d. 17. Oktober 1794 og blev konfirmeret 1809. Ved hendes konfirmation staar i kirkebogen vedføjet: »Havde ypperlige Kundskaber. Fik en af Stistrups Bibler«. — Hun blev gift med **PETER CHRISTIAN LØWE**, der var en søn af *Johan Pedersen Løwe*, som fødtes i Nakskov og døde i Assens d. 17. Februar

1835, 79 aar gl. — P. Chr. Løwe var skomagermester i Assens, hvor han døde d. 30. November 1843; hans kone var død den 24. s. md. — De havde 6 børn: Se diagram I.

A. I. d.

HANS ANDREAS BENDER

har i en lille bog af skrivepapir og med blaat kardusomslag¹⁾ opnoteret forskellige slægtsdata, og han skriver blandt andet ogsaa: »1796 den 3. Oktober Kl. 5 en Mandag Morgen blev jeg født.« I Herringe kirke blev den lille Hans Andreas døbt den 9. samme Maaned. »Frideriche Hansdatter bar Barnet, Hans Pedersens Kone stod hos. Tester²⁾ vare Andreas Christopher Binder fra Kiøbenhavn, Christian Faber, Kromand i Ringe, Jens Jacobsen, Forpagter i Præstegaarden.« Efter sin konfirmation lærte Hans Andr. Bender skomagerhaandværket.

Den 14. September 1831 blev han forlovet med **MAREN SØRENSDATTER** (Optegnelser om hendes slægt, »Egneborg-Heldbjerg-ætten«, findes bag i bogen), og den 6. November næst efter stod deres bryllup i Hillerslev kirke. Forlovere var brudens fader Søren Pedersen fra Haagerup og Hans Jørgensen paa Højrupgaard, og bryllupet holdtes i Hillerslev skole, hvor dengang Rasmus Rasmussen Lund var Lærer. (Se side 30.)

Maren Sørensdatte var født den 17. Marts 1809 og var altsaa 22 aar, da de blev gift.

I det følgende citeres den føromtalte blaa bog:

1832 den 22. September blev vores første Datter født om Eftm. Kl. 4¼ slet. Den 21. Oktober blev hun døbt i Hillerslev Kirke og fik Navnet **MARIANE MARGRETHE BENDER**.

1834 den 6. November om Middagen Kl. 12½ slet, som var en Torsdag, blev vores anden Datter født. Den 28. November, som var første Søndag i Adv. blev hun døbt og fik Navnet **KAREN LOVISE BENDER**.

1836 den 19. December, som var en Mandag, blev vores 3die Datter født om Eftermiddagen Kl. 2 slet. Den 22. Januar 1837 blev hun døbt og fik Navnet **CAROLINE KATRINE BENDER**.

1838 den 19.³⁾ September, som var en Tirsdag, blev vores første Søn født

¹⁾ Denne opbevares nu af Pauline Bender.

²⁾ Tester = faddere; skrives ogsaa undertiden: Testamonia.

³⁾ I kirkebogen staar 18. September.

- om Formid. Kl. 2 slet. Den 28. Oktober blev han døbt i Sønder-Broby Kirke og fik Navnet **JOHAN CHRISTIAN BENDER.**
- 1840 d. 14. September, som var en Mandag, blev vores 4. Datter født om Eftermid. Kl. 5. Den 1. November blev hun døbt og fik Navnet **SØRINE¹⁾ PETRINE BENDER.**
- 1842 d. 24. August blev vores 5. Datter født om Morgenen Kl. 1. Det var en Onsdag. Den 9. Oktober blev hun døbt og kaldet **MAGDALENE HENRICKE BENDER.**
- 1844 d. 4. Oktober, som var en Fredag, blev vores 2. Søn født og fik Navnet **SØREN PETER CHRISTIAN BENDER.**
- 1846 d. 22. Juli blev vores 3. Søn født Kl. 5 $\frac{1}{4}$. Det var en Onsdag. Den 6. September blev han døbt og fik Navnet **CARL HENRICK BENDER.**
- 1848 d. 12. Marts Kl. 2 Formid. blev vores 9. Barn født, som var en dødfødt Dreng.
- 1849 d. 23. Februari, som var en Fredag, blev vores 5. Søn født Kl. 1 slet om Eftermiddagen. 2. Paaskedag d. 9. April blev han døbt og fik Navnet **FREDERIK ANDREAS BENDER.**
- 1851 d. 20. September blev vores 6. Søn født om Morgenen Kl. 2 $\frac{1}{2}$. Det var en Søndag. Den 2. November blev han døbt og fik Navnet **HANS JØRGEN BENDER.**
- 1854 d. 1. Marts, som var Askeonsdag, blev vores 12. Barn født, som var en Søn. Den 13. April, som var Skærtorsdag, blev han døbt med Navnet **RASMUS VILHELM BENDER.**

De 11 søskende fra Allerup-hjemmet og deres efterkommere omtales videre i stamtavlens 2. hovedafsnit.

Efter bryllupet 1831 lejede Hans Andreas Bender sig ind paa Højrupgaard i Hillerslev sogn, hvor de to ældste børn, Mariane og Louise blev født. Derefter lejede han et hus ved Arreskov i Øster-Hæsinge sogn, og der blev det tredje barn, Caroline, født. H. A. Bender vilde gerne være blevet i dette hus, men blev sagt ud, fordi den egentlige fæster af huset, en af funktionærerne paa Arreskov, blev syg og derfor maatte opgive sin stilling paa godset og selv agtede at benytte huset. Skønt lægen sagde til H. A. Bender: »De kan roligt blive boende, for han (fæsteren) er saa syg, at han aldrig kommer til at flytte ind,« — en forudsigelse som virkelig gik i opfyldelse, — saa turde H. A. Bender jo ikke stole derpaa og købte et hus i Allerup. Dette hus havde han tidligere lagt mærke til, naar han

¹⁾ I kirkebogen staar Severine, hvilket hun ogsaa senere kaldtes.

sammen med broderen Frederich var paa vej til kunder med fodtøj for faderen.

Ogsaa om sit køb af huset i Allerup har Hans Andreas Bender noteret i den blaa bog:

1838 d. 7. April købte jeg Huset. Den 6. Juli blev der begyndt at mure paa det ny. D. 10. September flyttede vi i det.

I Salling herreds skøde- og panteprotokol 11. fol. 54 findes adkomst-dokumentet derpaa, som lyder:

Nr. 8. F. R. VI. 1838. 4 Rdlr. 86 Sk. Sølv.

SKIØDE.

Jeg underskrevne Jørgen Jensen Selveier Huusmand paa Trunderup Mark gjør herved vitterligt at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skiøder og overdrager til Skomager Hans Andreas Bender af Arreskov det mig efter Skiøde af 24. December 1830 tilhørende i Allerup Bye Sønderbrobye Sogn beliggende Huus med dertilhørende Iorder af Hartkorn 3 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. saavel som det mig ifølge Skiøde af Dags Dato tilhørende Tørvemaal der er Parcellen Nr. 10 af Hans Andersens Gaard i Allerup og som staar for Hartkorn 1 Alb.

Og da Kiøberen forannævnte Skomagermester Hans A. Bender har betalt mig den accorderede Kiøbesum 700 Rdl., skriver Syv Hundrede Rbdaler Sedler saa erkiender jeg herved ingen videre Ret eller Rettighed at have til eller i forbemeldte Huus eller Iord og Tørvemaal men samme skal fra nu af tilhøre Kiøberen med samme Ret og Rettigheder som jeg det hidtil har eiet, ligesom det ogsaa er en Selvfølge at han besidder Eiendommen med de samme Byrder som paahvilede den i min Eiendomstid, hvorunder hører de derpaa hvilende Forhæftelser til Banken.

Den oprettede Kiøbekontract der er tinglæst den 28. Maj 1838 følger hermed.

Dette til Bekræftelse under min og 2 Vitterlighedsvidners Underskrifter.

Trunderup i Jordløse Sogn den 13. Juni 1838.

Jørgen Jensen.

Til Vitterlighed:

Warberg.

Anders Rasmussen.

Huset var velholdt, da Hans Andr. Bender købte det, men saa snart han havde købt det, begyndte han at bygge det om. Det blev opført efter hans egen plan, og han viste sig som en fremskridtsmand bl. a. ved, at sylden blev ført saa højt op, at der blev to trappetrin op til døren, noget ganske ukendt i den tid, hvor man var vant til at lægge gulvet lige umiddelbart paa jorden. Vinduer og døre blev lavede af H. A. B.s svoger, men H. A. B. havde ikke angivet nærmere maal, og til hans store fortrydelse viste det sig, at svogeren havde lavet dem alt for smaa og lave i forhold til bygningens højdeforhold. »Havde det ikke været, fordi du var min Svoger, skulde du have faaet Lov at tage det hele med hjem igen,« sagde han. — Beboerne i byen syntes dog det blev et fint hus. Da H. A. Bender en aften stod ved gavlen af huset og derfor ikke kunde ses fra vejen, hørte han nogle forbispadserende sige: »Hvad mon den Skomager bilder sig ind at bygge saadan et Slot?«

Ogsaa med hensyn til brugen af den jordlod, som hørte til huset, viste H. A. Bender sig som den ny tids mand. Han udgrøftede markerne, fik jorden sat i skik og fik lavet en god eng nede ved aen, — altsammen med store bekostninger, saa Allerup-folkene sagde, at den ny skomager maatte enten være gal eller — fuld af penge. Men han var ingen af delene. Han viste sig snart som en dygtig mand, der vilde have orden i tingene. Han fik snart en god forretning med flere svende og læredrenge paa værkstedet, — til tider havde han 6 mand foruden sig selv. Hver enkelt svend og dreng maatte føre bog over hvad arbejde, de udførte, baade nyt arbejde og reparationer. Hver lørdag blev disse bøger saa afleveret til mester, der indførte det i sin kladde, hvorfra det atter blev overført til hovedbogen, hvor hver kunde havde sin folio, saa der var overblik over, hvad hver enkelt havde faaet udført, og hvordan det stod sig med betalingen o. s. v. Ogsaa dette var noget ganske nyt for den tids haandværkere paa landet.

Paa »Udstillingen af Industri-, Haandværks- og Huusflids-Gjenstande for Fyens Stift« 1858 udstillede H. A. Bender ifølge kataloget som eneste skomager fra landet følgende:

1 Par Vandstøvler	10 Rdl.	
1 Par Fedeskindsstøvler	7	„
1 Par lakerede Herrestøvler	7	„
1 Par Brunels Damestøvler med lake-		
ret Besætning og Hæle	3	„ 4 Mk.
1 Par Damestøvler med Fjedre	3	„ 4 „
1 Par Dito med Knapper og Snore	3	„
1 Par brune Brunelsstøvler	3	„

1 Par hvide Atlas dito	4 Rdl.
1 Par Kitskinds dito	3 „ 2 Mk.
1 Par Lædersko	1 „ 5 „

I beretningen om udstillingen faar det udstillede følgende omtale:

De af H. F.¹⁾ Bender i Allerup ved Brobyværk indsendte Sager vakte almindelig Opmærksomhed, da det sikkert er noget Ualmindeligt at finde et saa stort og smukt Udvalg hos en Landsbyskomager. Han havde nemlig ikke blot indsendt et Par meget solide Vandstøvler til 10 Rdl., men ogsaa lakerede Herrestøvler og flere smukke Damestøvler, hvoriblandt endog et Par af hvidt Atlask. Alt hans Arbejde var solgt, men sagtens en Deel før det kom paa Udstillingen.«

Medens Hans Andreas Bender var en livlig, munter og hjertelig mand, havde hans kone Maren Sørensdatte ord for at være en streng kone. Det vil dog ikke sige, at hun var galhovedet eller skændelysten, nej, hun var en bestemt kone, der styrede sit hus med megen dygtighed. — Hun var fra Haagerup og havde gaaet i en af grev Rewentlovs skoler, der var datidens bedste, og var derfor mere end almindelig »vel lært«, skrev baade smukt og flydende, en evne, som gik i arv til alle hendes børn. Hele søskendeflokken havde let ved at udtrykke sig skriftligt og gjorde det gerne, hvad de mange, lange breve er vidnesbyrd om.

Maren Sørensdatte passede ikke blot hus og børn, men hjalp ogsaa sin mand med forretningen, idet det var hendes sag at sy det i sin tid saa meget brugte brunels-fodtøj. Heri oplærte hun ogsaa sine døtre, der alle fik megen færdighed i at bruge naal og traad. Efter at hun var blevet enke (26. Jan. 1862), styrede hun forretningen med samme akkuratelse og dygtighed, som hendes mand havde gjort, indtil sønnen Johan overtog den 1866.

Selv om Maren Sørensdatte kunde synes streng, kunde hun godt være hjælpsom over for folk, men hun havde jo ikke saa meget at dele ud af, da der var saa mange munde derhjemme. Der skulde spares. Børnene fik f. eks. kun sukker i deres te om Søndagen. Caroline sagde da engang: »Aa, hvor vilde jeg ønske, at jeg næste Søndag maa faa saa meget sukker i min te, at det kan smages.«

Ved ægteparrets sølvbryllup den 6. November 1856 var — ifølge den føromtalte blaa bog — alle børnene hjemme.

¹⁾ Skal være A.

Hans Andreas Bender døde ifølge Sønder-Broby kirkebog af slimsamling den 26. Januar 1862 og blev begravet den 3. Februar.

Maren Sørensdatter døde 10. Marts 1874.

Ved H. A. Benders død stod der i Fyens Stiftstidende (8. 2. 1862) følgende, — rimeligvis digtet af lærer Pedersen, Sdr.-Broby:

Hen til Gravens dunkle Gjemme
 Bæres nu den Frommes Støv,
 De Forladtes Taarestømme
 Falde hed blandt Træers Løv;
 Kirkeklokkens dumpe Lyd
 Blander sig med Englefryd,
 Salig Du blandt Aanders Hære
 Seierskransen nu skal bære.

Haabet gennem Graven smiler,
 Gjensyn er i Lysets Bo,
 Hist i Fredens Land Du hviler,
 Her i Kampen stred Du tro!
 Du i Himlens søde Havn
 Engang slutte vil i Favn
 Dem, som her dit Tab begræde,
 Og din Grav med Taarer væde.

O, farvel, Du ømme Fader!
 Trofast Mage hvil i Fred!
 Himlen sikkert ei forlader
 Dem, der eier Kjærlighed!
 Beed i Himlen for os Smaa,
 At vi hist Dig favne maae,
 Der i evig Fryd og Ære
 Hos vor Frelser salig være.

P.

A. I. e. CHRISTIANE MAGDALENE BENDER fødtes den 10. og blev døbt d. 13. Februar 1799. Hun blev konfirmeret 1814. Den 18. September 1869 afgik hun ved døden (begr. 25.) i Herringe. — Hun blev gift den 19. Oktober 1822 med husmand og smed i Herringe **CHRISTIAN NIELSEN**, der før havde været gift med *Ane Hansdatter*, der var død den 14. Juni 1822. Chr. Nielsen døde den 19. Marts 1854, 77 aar gl. — Ægte-

parret fik 7 børn, hvoraf dog de 4 var dødfødte og eet døde faa timer efter fødselen. Se iøvrigt diagram I.

A. I. f. CAROLINE AUGUSTE BENDER blev døbt den 5. Maj 1800, konfirmeret 1815 og døde i Ringe den 19. April 1884. — Hun var stuepige paa Lykkesholm 1826—43, da hun blev gift den 11. Marts i Ellested kirke med den 45-aarige enkemand og husmand **ANDERS HANSEN**¹⁾. Han var sandsynligvis født 3. Maj 1798 som søn af *Hans Jørgensen* og *Ane Andersdatter* i Ryslinge og døde som husmand i Ringe den 9. Marts 1875.

A. I. g. HENRIK CHRISTIAN BENDER hjds. 18. Oktober 1802 og var i kirke den 21. November s. aar. Han blev kun 3½ aar gammel, idet han blev begravet den 26. Maj 1806.

A. I. h. KARL ABRAHAM (JOHANSEN) BENDER fødtes den 30. December 1803 og fremstilledes i kirken Fastelavns-Søndag 1804. Han blev konfirmeret 1818 og blev derefter snedker, men han døde allerede 24 aar gl., ugift i København d. 10. Maj 1828. (Skiftet efter ham findes i forseglingsprotokol 5 pag. 357).

A. I. i. KATRINE MARIE BENDER var i kirke 7. Aug. 1808 og blev konf. 1823. En tid tjente hun ligesom søsteren paa Lykkesholm. — Hun døde i Gislev sogn d. 30. Juli 1860. Den 19. Oktober 1839 blev hun gift med den 45 aar gamle enkemand **JACOB ALBRETSSEN**, husmand og smed i Sandager. (Han havde før været gift. Først den 3. November 1821 med *Catrine Marie Jørgensen*, f. 1794, død 5. Marts 1827, hvorefter han blev gift med *Ida Hansdatter*, der døde 28. Maj 1839, 51 aar gammel). — Hans forældre var smed i Lørup, Ryslinge sogn, *Albret Henrichsen* og *Maren Povelstdatter*. Jacob Albretsen fødtes 14. Aug. 1794 og døde den 15. August 1854. De havde 2 børn, disse og deres efterkommere er omtalt paa diagram I.

A. V. Hans Abraham Benders børn:

A. V. a. ALBERTINE KIRSTINE BENDER, der blev døbt den 13. November 1791 i Vantinge og blev konfirmeret i Hillerslev 1806, døde den 15. Juni 1828. Den 12. Marts 1815 blev hun gift med lærer og kirkesanger i Hillerslev **RASMUS RASMUSSEN LUND**, der var født ca. 1790, og som

¹⁾ Han blev første gang gift den 17. Nov. 1832 med Anne Rasmusdatter, som døde 55 aar gl. d. 30. Oktober 1842.

havde faaet collats 1. Februar 1815. Han døde den 5. November 1832. Deres 5 børn omtales diagram I.

A. V. b. FRIDERICH CHRISTOPHER BENDER, døbt den 20. Jan. 1794, begravet 8 uger gammel den 12. Marts.

A. V. c. ANE MARGRETHE BENDER, født den 6. Juli 1795, konfirmeret 1810, død i Aalborg den 27. Marts (begr. 3. April) 1882, blev den 23. April 1821 gift med daværende forpagter af Marienlund ved Odense, **CHRISTIAN FREDERIK GERSDORFF BANG¹⁾** født den 15. November 1785 i Nyborg. I 1827 købte han gaarden Stensbæk ved Hjørring. Han flyttede senere til Aalborg, hvor han døde den 4. (begr. 12.) December 1859. De havde 4 børn, der omtales diagram I.

A. V. d. FRIDERICKE LOVISE BENDER fødtes den 27. Maj 1797 i Hillerslev og blev konfirmeret 1811. Den 11. Juli 1819 blev hun gift med lærer og kirkesanger i Gjerlev ved Jægerspris **FREDERIK LARSEN ELLING**, født ca. 1795. Deres søn omtales diagram I. De er sandsynligvis kort efter 1820 flyttet fra Gjerlev, hvorhen vides ikke.

A. VI. Andreas Christopher Benders børn:

A. VI. a. ANNA FRIDERICHE BINDER døbtes i Trinitatis kirke i København 28. Februar 1806. Død 15. Apr. (begr. 23.) 1833. Gift i Hørsholm kirke 1. December 1831 med **JENS FREDERIK BERNICKOW²⁾**, lærer og kirkesanger i Vinderød ved Frederiksværk. Han døde 66 aar gammel 24. Juni 1855. Deres datter omtales diagram I.

A. VI. b. JOHAN NICOLAY BINDER, født 27. Sept., døbt 25. Okt. 1807, død 5. Februar 1856. Købmand i Hørsholm. Gift med **JULIANE MØLLER**. Familien er sikkert flyttet fra Hørsholm omkring 1860, hvorhen vides ikke. De havde 8 børn: A. VI. b. 1—8.

¹⁾ »Stamtavle over Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden« af Hunderup, Reitzels forlag 1875, giver oplysninger om hans slægt.

²⁾ J. F. B. havde tidligere været gift med Johanne Catrine Pedersen, der døde 46 aar gl. 3. Aug. 1830, og 3. Gang blev han gift med Ane Catrine Helgesen, f. ca. 1791 i København.

5. GENERATION.

A. I. a. Frederich Christopher Benders børn:

A. I. a. 1. **JOHAN CHRISTIAN BENDER**, der blev født den 18. Januar 1829 og blev døbt den 1. Februar s. aar, naaede kun at blive knap 2 aar, idet han døde den 16. og begravedes den 23. December 1830.

A. I. a. 2. **MARIANE LARSINE BENDER** fødtes den 21. Marts 1830 og blev døbt den følgende 12. April. — — 1844 blev hun konfirmeret, og den 17. November 1849 blev hun gift med **NIELS MADSEN**, gaardmand paa Herringe mark. Han var døbt den 29. Juli 1821 og blev konfirmeret 1836. Hans forældre var gaardmand *Mads Nielsen* og *Anne Jensdatter*. Mariane Larsine Bender døde den 4. Oktober 1886, og Niels Madsen døde 18. September 1885. Deres 15 børn, af hvilke 1 (**FREDERIK CHRISTOPHER BENDER MADSEN**) er døbt med Bender-navnet som mellemnavn, og 1 (**ANNA KRISTINE MADSEN**) 1919 har faaet bevilling paa at føre dobbeltnavnet **BENDER-MADSEN**, omtales diagram I. Se ogsaa sidst i tillæget om denne linie.

A. I. d. Hans Andreas Benders børn omtales som allerede nævnt i bogens andet hovedafsnit.

A. VI. b. Johan Nicolai Binders børn:

A. VI. b. 1. **ANDREAS FREDERIK BINDER**, f. 30. Oktober 1833, konf. 1848.

A. VI. b. 2. **JOHAN LORENTZ BINDER**, f. 31. August 1835, konf. 1850.

A. VI. b. 3. **JULIANE DORTHEA BINDER**, f. 27. Januar 1838, konf. 1852.

A. VI. b. 4. **CARL NICOLAI BINDER**, f. 14. Decbr. 1839, konf. 1854.

A. VI. b. 5. **JULIUS THEODOR BINDER**, f. 21. Marts 1841, konf. 1854.

A. VI. b. 6. **JOHANNE FREDERICHE BINDER**, f. 9. September 1842.

A. VI. b. 7. **ALBERT CHRISTIAN BINDER**, f. 3. Januar 1845, konf. 1859. Karetmagerlærling i København, død 14. Juni 1859.

A. VI. b. 8. **ANNA GERHARDTDINE BINDER**, f. 26. November 1847.



HANS ANDREAS BENDER og MAREN SØRENSDATTER

HANS ANDREAS BENDERS EFTERKOMMERE

A.



MARIANE MARGRETHE BENDER
og hendes efterkommere.

MARIANE MARGRETHE BENDER fødtes den 22. September 1832, medens forældrene endnu boede paa Højrupgaard. Den 21. Oktober blev hun døbt i Hillerslev kirke, og blandt hendes faddere var farbroderen Friderich. Den 11. April 1847 blev hun konfirmeret, og den 3. November 1860 blev hun gift med **RASMUS CHRISTENSEN (MOLTKE)**, der var født den 30. Januar 1831. (Se om hans slægt bag i bogen). Han blev døbt den 29. Juli 1831 i St. Hans kirke i Odense, hvor han ogsaa konfirmeredes den 5. November 1845. — Han var en tid kusk hos Niels Jensens enke i Nørregade, Odense, men i 1860 overtog han gartneriet hjemme, og drev dette til sin død 23. Juli 1897. — Han havde ord for at være en streng mand, og dette var vel en af grundene til, at hans kone, Mariane, kun havde to fridage om aaret. Foruden at passe sit arbejde i huset maatte hun passe kreaturerne og hjælpe til i gartneriet. Naar man saa desuden tager i betragtning, at der dengang ikke var de adspredelser at deltage i, som der nu er, og at hele tidens aand var anderledes, saa er det maaske alligevel ikke saa mærkeligt, at Mariane Christensen kun fik de omtalte to fridage. Disse faldt Store Bededag og en efteraarssdag. Saa tog hun kistetøjet frem og pyntede sig fra formiddagen af, gik saa i kirke og der-

efter paa besøg hos venner og bekendte i byen. Hun besøgte da altid biskop Engeltofts, hos hvem hun havde tjent som kokkepige de sidste fem aar, inden hun blev gift. Een gang om aaret gjorde bispinden og børnene gerne genvisit. — Mariane Bender var meget mild og god, ja, næsten selvforglemmende, og tog meget venligt mod familien — især børnene —, naar de kom paa besøg.

De boede i et lille hus paa hjørnet af Tolderlundsvej, hvor Slettens landevej gik, inden Odense kanal gravedes, og Kalkvej, der nu er helt forsvundet. Efterhaanden solgte de byggegrunde fra deres ret store have. Hvor huset og haven laa, ligger nu Thriges fabrikker.

Mariane Margrethe Bender døde den 18. December 1895. Mariane og Rasmus Christensen havde 5 børn. Disse omtales herefter under A. 1—5.

2. GENERATION.

A. Mariane Margrethe Benders børn:

A. 1. ANNA CHRISTENSEN fødtes 17. Oktober 1861, og blev døbt 12. Januar 1862. Hun døde 8. og begravedes 13. Maj 1864.

A. 2. HANS ANDREAS BENDER CHRISTENSEN fødtes 5. November 1863 og døbt 6. Marts 1864. Han kom efter konfirmationen i slagterlære hos slagtermester Schröder, Odense, og blev udlært 1883. I 1887 blev han selv mester. Han havde ikke butik, men handlede hver torvedag paa torvet i Odense. Han købte særlig kreaturer paa nordfyn, og i sine senere aar slagtede han ikke selv, men opkøbte dyr for forskellige slagtere, bl. a. for sin søn Christian, i Odense. Han døde den 23. April 1924. Den 29. December 1887 blev han gift med **ANNA FREDERIKKE SCHRÖDER**, der var født den 19. Januar 1866. Hun var datter af Hans A. B. Christensens læremester, slagtermester *Christian Peder Schröder* i Odense, født 7. Marts 1841 og død 13. Januar 1915, og *Antonie Florentine, f. Bekker*, født 22. Oktober 1839, død 8. August 1892.

De havde 6 børn, der omtales under 3. generation: A. 2. a—f.

A. 3. ANTON CARL CHRISTENSEN fødtes 12. Januar 1866. Han kom ud at sejle 1881 efter sin konfirmation. I 1888 tog han styrmands-eksamen, og 10 aar efter købte han selv skib. Det var en skonnert, bygget i Svendborg 1888, og den fik nu navnet **THEA** efter hans kone **MAREN DORTHEA LARSEN**, med hvem han var blevet gift den 22. Marts 1893. Hun fødtes den 8. April 1869 som datter af baadfører *Peder Larsen*, født

11. Juli 1836 og død 23. Juli 1922, og *Hansine, f. Larsen*, født 27. Februar 1839.

Anton Christensen sejlede som matros jorden rundt paa en tremastet skonnert fra Fanø. Med sit eget skib sejlede han væsenligst i de hjemlige farvande. Da sejlskibene efterhaanden fik vanskeligt ved at klare sig i konkurrencen mod damp- og motorskibene, fik *THEA* indlagt motor, men ikke længe efter, den 16. Juli 1928, gik det under i stormvejr i Østersøen. — Anton Christensen har siden 1926 været formand for Odense og Kerteminde Skipperforening; han sejler nu ikke mere, men handler med sejl og tovværk ved Odense havn.

Ægteparrets 5 børn er omtalt under 3. Generation: A. 3. a—e.

A. 4. ANNA CHRISTENSEN fødtes 26. April 1868. Hun havde pensionat i Odense, men rejste i 1899 til København, hvor hun begyndte paa et nyt pensionat. Hun døde den 18. April 1902 i København.

A. 5. MARIE MAGDALENE CHRISTENSEN fødtes den 12. September 1869. — Hun var sammen med søsteren om pensionaterne baade i Odense og København. Efter søsterens død 1902 flyttede hun til Odense igen og havde nu i tre aar sæbeforretning i Kongensgade. I Juni 1907 blev hun gift med **ANDREAS MARTIN PEDERSEN**, der var født den 31. Maj 1872 i Troense. Hans forældre var indsidder *Jens Pedersen* og *Mette Kirstine, f. Larsen*. Andr. Pedersen havde taget styrmandseksamen i Svendborg og havde en tid eget skib. Senere sejlede han som styrmand eller kaptajn for forskellige rederier, og ægteparret flyttede derfor ret ofte. 1913 flyttede de fra Odense til Troense, men allerede 1915 til Rødby, hvor Marie Christensen døde den 12. August 1918. — Andr. Pedersen er senere blevet gift igen.

3. GENERATION.

A. 2. Hans Andreas Bender Christensens børn:

A. 2. a. CHRISTIAN RASMUS CHRISTENSEN, født den 4. Januar 1889, død 28. Februar s. aar.

A. 2. b. CHRISTIAN CHRISTENSEN blev født 6. December 1889. Han stod i lære hos sin bedstefader, slagtermester Schröder, og blev svend 1908. — 1914 blev han mester, og 1917 begyndte han forretning i Nørregade i Odense. — Han er sekretær i slagtermesterforeningen i Odense.

Den 10. Maj 1914 blev han gift med **ELEONORA LAURINE RASMUSSEN**, født 3. Februar 1893. Hendes forældre var slagtermester *Lauritz Sofus Rasmussen* i Svendborg, født 26. September 1859, og *Sørine Marie, f. Sørensen*, født 19. Januar 1864.

Deres 3 børn er omtalt under 4. Generation: A. 2. b. I—III.

A. 2. c. MARY KRISTINE CHRISTENSEN, født 1. Oktober 1891, død 21. April 1892.

A. 2. d. HANS EJNER CHRISTENSEN, født den 31. Januar 1895, død 23. April 1897.

A. 2. e. AGNES SOFIE MARGRETHE CHRISTENSEN, født den 15. Oktober 1897, gift den 27. Oktober 1929 med mineralvandsarbejder paa Odense Bryggeri, **OLUF JOHANNES POULSEN**, født den 15. Januar 1893 i Eskildstrup, Kongsted sogn. Hans forældre er arbejdsmand *Lars Frederik Poulsen*, født 27. August 1862, og *Ane Kirstine, f. Hansen*, født 1. September 1865, død 8. Juni 1903.

A. 2. f. OLGA FLORENTINE CHRISTENSEN, født den 6. August 1902, blev gift den 9. Maj 1926 med **AXEL JØRGEN VALDEMAR MADSEN**, født den 7. November 1900. Han blev udlært som slagter den 7. Maj 1924 efter at have staaet i lære ved slagtermester Vilh. Pedersen, Odense. Hans forældre er musiker *Valdemar Madsen* og *Caroline, f. Jensen*, født 18. Oktober 1879.

A. 3. Anton Carl Christensens børn:

A. 3. a. OLGA CHRISTENSEN fødtes 30. December 1893. Hun havde kontorarbejde hos landinspektør Larsen, Odense 1910—1914, hos landinspektør Kruhøffer, Rudkøbing 1918—1919 og paa politimesterens kontor s. s. 1919—20. Den 29. Januar 1922 blev hun gift med **SVEND NIKOLAJ SOFUS PEYTZ**, født den 29. Juni 1893 i København. Hans forældre var baneingeniør, cand. polyt. *Lauritz Peytz, R. af D.*, født den 21. April 1859 i Slagelse, død 2. Oktober 1929 i Fredericia, og *Jørgine Peytz*, født den 23. December 1859.

Svend N. S. Peytz tog studentereksamen fra Fredericia Gymnasium 1911, blev cand. phil. 1912 og cand. jur. 1918. Birkefuldmægtig i Holstenborg birk 1918, herredsfuldmægtig i Andst-Slaugs og Jerlev herreder 1919, politifuldmægtig i Middelfart 1919—1920. Dommerfuldmægtig i Rudkøbing 1920. Samme aar blev han byraadssekretær og 1930 tillige havne-

sekretær. Desuden beklæder han hvervet som formand for byraadets udvalg ang. biografteatre og er medlem af udvalget for tvistigheder i husdyrhandeler.

Ægteparret har 2 børn, der omtales under 4. generation: A. 3. a. I og II.

A. 3. b. ELLEN HANSINE CHRISTENSEN, født 22. Januar 1895. Hun arbejdede seks aar paa ingeniør J. Christensens kontor i Odense til hun i 1924 rejste til U. S. A., hvor hun blev gift i Detroit den 18. April 1926 med ingeniør ved General Motors Fabrikker i Detroit **ADOLF EMIL JØRGENSEN**, født 3. Februar 1898 paa Vesterheden pr. Hals. Søn af proprietær og sparekassedirektør *Jens Andreas Jørgensen*, f. 13. Maj 1860, og *Anna, f. Lorentzen*, født 21. April 1869, død 13. September 1911.

Deres datter er omtalt under 4. generation: A. 3. b. I.

A. 3. c. AXEL MAGNUS CHRISTENSEN fødtes den 31. Oktober 1896. Han sejlede et par aar med sin fader, Anton Christensen, indtil han kom paa Odense Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1917 og straks efter blev vikar i Horsens. Den 1. April 1919 blev han timelærer og 1. December 1921 fast lærer s. s. Axel Christensen har taget videreuddannelse i musik og har haft statens kursus i tegning og handelsregning, hvilket sidste fag han underviser i paa Horsens Handelsskole.

Den 23. September 1922 blev han gift med **LAURA CAROLINE ANDERSEN**, født i Hansted ved Horsens den 11. September 1895. Hendes forældre var lokomotivfører ved Bryrupbanen *Jens Andersen*, født 26. April 1858, og *Maren, f. Laursen*, født 12. Februar 1860. — Laura Andersen tog realeksamen fra Horsens kommunale Mellem- og Realskole og senere (1917) lærerindeeksamen fra Horsens Seminarium og blev straks efter vikar ved det kommunale skolevæsen s. s., timelærerinde 1. April 1921 og fast ansat 1. August aaret efter, siden 1. April 1924 med nedsat timetal.

Axel M. Christensens 2 børn omtales generation 4: A. 3. c. I og II.

A. 3. d. CARL PEDER CHRISTENSEN, født den 3. Juli 1901, tog medlemskoleeksamen fra Mulernes Legatskole, Odense 1918, hvorefter han kom i lære paa Neckelmanns Maskinfabrik, Sdr. Boulevard, s. s. Efter udstaaet læretid gik han paa Odense Maskinteknikum, som han forlod med konstruktøreksamen 1923. Aaret efter rejste han til U. S. A. og blev ansat paa Fords automobilfabrikker. 1928 kom han til København og fik ansættelse i firmaet F. L. Smith & Co., men blev allerede 1929 forflyttet til firmaets afdeling i New York.

Den 22. Marts 1930 blev han gift med **INGRID KIRSTINE DORTHEA**

NØRGAARD, født den 16. Januar 1900, datter af købmand *Peder Pedersen Nørgaard* i Christiania [Oslo], Norge, født den 11. April 1865, og *Emma Amalie, f. Jensen*, født i Oslo den 15. Oktober 1873.

De har et barn, der omtales 4. generation: A. 3. d. I.

A. 3. e. GEORG ALFRED CHRISTENSEN fødtes den 16. Januar 1906.

Han tog realeksamen fra Mulernes Legatskole, Odense, 1922 og blev straks efter ansat i Cooperative Wholesale Society Ltd.s afdeling i Odense.

4. GENERATION.

A. 2. b. Christian Christensens børn:

A. 2. b. I. GERDA CHRISTENSEN, født 3. Marts 1916, død 21. s. md.

A. 2. b. II. CHRISTIAN AKSEL CHRISTENSEN, født 1. Septbr. 1917, død 13. December s. aar.

A. 2. b. III. GERDA GUDRUN BENDER CHRISTENSEN, født 22. April 1921.

A. 3. a. Olga Christensens børn:

A. 3. a. I. JØRGEN LAURITZ PEYTZ, født 3. December 1922.

A. 3. a. II. FRODE SVEND PEYTZ, født 24. April 1927.

A. 3. b. Ellen Hansine Christensens barn:

A. 3. b. I. ELSE VIVIAN BENDER JØRGENSEN, født 23. September 1930.

A. 3. c. Axel Magnus Christensens børn:

A. 3. c. I. RUTH BENDER CHRISTENSEN, født 4. Februar 1924.

A. 3. c. II. HENNING BENDER CHRISTENSEN, født 27. Decbr 1927.

A. 3. d. Carl Peder Christensens barn:

A. 3. d. I. BENT BENDER CHRISTENSEN, født i New York 20. April 1931.

B.



NIELS NIELSEN



KAREN LOVISE BENDER

og deres efterkommere.

KAREN LOVISE BENDER fødtes paa Højrupgaard den 6. November 1834 og blev holdt over daaben i Hillerslev kirke den 30. s. md. af mosteren Anne Katrine Sørensdatter. Den 15. April 1849 blev hun konfirmeret, og hun døde den 18. Marts 1880. — Den 5. April 1865 blev hun gift med **NIELS NIELSEN**, der var født den 17. August 1834. (Se hans slægt bag i bogen). Han var først ved landvæsenet, men da han allerede som dreng havde faaet sin ene fod beskadiget ved en forvridning, kunde han ikke taale at gaa saa meget i den bløde jord, og han spadserede derfor til Assens og kom i lære hos bager Østerbye. Efter udstaaet læretid blev han bagermester i Haarby, og her havde han nu forretning fra 1862 til 1899, da han overdrog bageriet til Verner Bender. Niels Nielsen levede endnu i omtrent syv aar. Han døde 11. December (begr. 18.) 1905.

De havde kun datteren:

B. 1. CAROLINE MARIE NIELSEN, der fødtes den 21. Januar 1866. —

Den 12. Maj 1888 blev hun gift med **JENS CHRISTIAN PEDERSEN**, der var født den 1. Oktober 1865. Hans moder var *Ane Kirstine Jensdatter (Jensen)*, født 21. Juli 1826, død ca. 1912, gift 5. Juli 1874 med gaardejer *Jørgen Pedersen*, der døde 86 aar gl. den 28. Januar 1888. Jens Christian Pedersen blev konfirmeret 5. Oktober 1879 og fik garden

Ny Ballegaard paa Haarby Stormark efter stedfaderen. Denne gaard solgtes dog allerede 1889, og en ny gaard byggedes. Denne gaard fik en del af den gamle gaards tilliggende, som imidlertid formindskedes ved salg af forskellige jorder, indtil gaarden og restparcellen solgtes i 1894. Men da havde ægteparret ophævet samlivet allerede 1892. — Jens Chr. Pedersen rejste senere til Sjælland, hvor han paany blev gift. Han bor nu i København.

De havde to Sønner.

3. GENERATION.

B. 1. Caroline Marie Niensens børn:

B. 1. a. AKSEL ARNOLD RICHARD PEDERSEN, født den 26. April 1889. Han er sømand og bosat i Nordshilds i England. Han er gift med **ELLEN ERIKSEN**, født i nærheden af Bergen, Norge.

De har 2 sønner: B. 1. a. I og II i 4. generation.

B. 1. b. EINER HARALD PEDERSEN, født 23. Juni 1890. Sømand. Gift i Helsingør den 5. Februar 1921 med **OSKAVIA MATHILDE FALK JOHNSEN**, født i U. S. A. den 5. September 1898.

4. GENERATION.

B. 1. a. Aksel Arnold Richard Pedersens børn:

B. 1. a. I. JAMES PEDERSEN, født ca. 1921.

B. 1. a. II. ARNOLD ANANIAS PEDERSEN.

C.



HANS JØRGEN BENDIXEN KAROLINE KATRINE BENDER
og deres efterkommere.

KAROLINE KATRINE BENDER er født den 19. December 1836 i Øster-Hæsinge sogn i det gamle sadelmagerhus, der ligger et lille stykke inde paa marken til højre, naar man kommer fra Øster-Hæsinge til Arreskov. Den 22. Januar 1837 blev hun holdt over daaben af faderens søster, Katrine Marie. Da hun var ca. to aar, flyttede familien til Allerup, og her voksede hun op. Den 27. April 1851 blev hun konfirmeret i Sdr. Broby kirke. Sommeren 1851 tjente hun i Trunderup ved Kværndrup hos husmand Hans Pedersen, der var gift med hendes faster, Anne Margrethe Bender. Derefter var hun hjemme hos forældrene i Allerup til Juli 1859, da hun kom i tjeneste som barnepige paa herregaarden Arreskov. Her var hun til sit bryllup og vandt ved sin dygtighed og troskab saavel herskabets som alle børnenes kærlighed. — For en ung pige med Karolines aabne sans for, hvad der var smukt og godt, var livet her i høj grad udviklende. Saaledes har de efter datidens forhold lange rejser ned til det holstenske gods, hvorfra grevinden stammede, været oplevelser af stor betydning for den modtagelige og hurtigt opfattende Karoline. — Mange minder levede i hendes erindring fra aarene paa Arreskov, og med sjælden evne og takt kunde hun fortælle derom, saa interessen vakt hos tilhørerne. Paa Arreskov lærte Karoline snedker Hans Jørgen Bendixen at

kende, og de blev forlovede. Greven sagde ved den lejlighed til Bendixen: »De tager det bedste fra os, som vi har.«

HANS JØRGEN BENDIXEN fødtes i Øster-Hæsinge den 2. Oktober 1829 og var søn af indsidder *Bendix Hansen og Kirsten, f. Pedersdatter*. (Se iøvrigt om hans slægt bag i bogen). Hans Jørgen Bendixen har sikkert i sin barndom været meget henvist til sig selv. Han viste sig allerede som dreng fingernem og med lyst til at bygge og modellere, hvilket gav sig kendelige udslag i blaalersgrøften nær det lille hus, hvor forældrene boede. Efter konfirmationen i 1844 tingede han sig selv i snedkerlære. Den 5. Maj 1852 aflagde han svendep prøve i Faaborg og drog derpaa til København, hvor han opholdt sig i koleraaaret 1853. Paa vejen til Tyskland tog han fra Haderslev hjem til Øster-Hæsinge og fandt sin moder svag og hjælpeløs. Det blev ikke til mere med udenlandsreisen, og 1855 begyndte han som Snedkermester i Øster-Hæsinge. Han havde først værksted hos en nabo, men fæstede¹⁾ senere selv hus omtrent midt i byen. Huset blev pyntet op, og det var her i dette nydelige, typisk fynske bindingsværkshus, at Karoline flyttede ind, da hun den 4. Juni 1867 holdt bryllup med Hans Jørgen Bendixen. — Her levede de sammen i 35 Aar. Bendixen var kendt vidt om i egnen som en dygtig snedker og havde — navnlig paa omegnens herregaarde — mange større arbejder i gang i aarenes løb, saaledes at der til tider var stort svendehold. F. eks. havde han alt snedkerarbejdet ved restaureringen af Arreskovs hovedbygning samt ombygningen af avlsbygningerne omkring 1870. Det var før maskinernes tid, og det kan maaske interessere at høre, at arbejdstiden om sommeren var fra 5 morgen til 8½ aften med 1½ times middagshvil. Om vinteren fra 6 morgen til 8½ aften uden andet ophold end spisetiderne. Svendenes løn var: kost og logi + 4—5 kr. om ugen. Det vil forstaas, at Karoline under disse forhold har staaet midt i et stort arbejde, hvor gennemført flid og streng økonomi var betingelsen for, at en efter tidens forhold pæn husførelse kunde opretholdes. Dette har selvfølgelig til tider voldt baade vanskeligheder og bekymringer. Til huset hørte en jordlod paa knap 3 td. land, der laa sammen med de andre husmandslodder et langt stykke borte fra byen. Der holdtes i regelen een, undertiden to kør og en ged. Set med nutidens øjne har alene dette, at skulle have koen og geden bragt ud og hjem hver dag den lange vej, været et saa tidsrøvende arbejde, at en optaget haandværker daarligt kunde tænke sig at have med saadant jordbrug at gøre, men den gang var det en naturlig sag. Man havde jo her en slags reservefond, hvis alt andet slog fejl. I de tider var beboerne i en landsby som Øster-Hæsinge langt mere henvist til hinandens

¹⁾ Al Jord der i sognet var dengang fæste under Arreskov.

gensidige hjælp end nu til dags, og dette gav sig ogsaa udtryk i snedkerhjemmet, hvor det ikke varede længe, før der kom bud fra naboer og venner, og Karoline var med sin følsomme og hjælpsomme natur altid rede med raad og daad, naar der var nogen, der trængtes til at hjælpes. Mange er de nætter, hun har tilbragt rundt ved sygesenge i Øster-Hæsinge sogn. Selv optog hun i sit hjem to gamle til dels hjælpeløse kvinder og ydede dem den mest opofrende pleje. Den ene af disse gamle var en halt efterhaanden ret ubehjælpelig pige, Maren Rasmusdatter, der i sine yngre dage havde tjent i Alleruphjemmet. Da hun blev gammel, ønskede søskendeflokken ikke, at hun skulde paa sognet, hvorfor det blev bestemt, at hun skulde i huset hos Karoline, medens de andre paa forskellig maade skulde bidrage til hendes underhold.

Karoline Bendixen var i besiddelse af et godt helbred livet igennem, og der var overskud fra det daglige livs anstrengende arbejde til at følge med med liv og lyst i, hvad der rørte sig i tiden. Hun og hendes mand var ivrige venstre-agitatorer og lagde ikke skjul paa deres sindelag, ej heller ved valgurnen. Der var den gang ikke hemmelig afstemning. I en periode var Bendixen medlem af sogneraadet som repræsentant for de mindre skatteydere og var tillige en aarrække medlem af tilsynet med den fri fattigkasse, medens Karoline var et virksomt medlem af tilsynet med plejebørn.

Det vil let forstaas, at den udpræget demokratiske tankegang i snedkerhjemmet, hvor end ikke forstaaelsen af kvindesagens betydning savnedes, ved mange lejligheder maatte vække anstød hos den grevelige familie paa Arreskov. Greven skal engang have udtalt, at han godt vidste, at der ikke fandtes værre venstre-agitatorer paa godset end Cline og hendes mand. »Men,« føjede han til, »jeg ved ogsaa, at hun kan gaa gennem Ild og Vand for mig og mine, om det skal være.« — Cline var det tilnavn, der fulgte hende siden tiden som barnepige paa Arreskov. — Grevens ytring rammer vist noget af det centrale i forholdet mellem familien paa Arreskov og snedkerhjemmet i Øster-Hæsinge. Det er ganske mærkeligt at læse de breve, som Cline gennem aarene modtog fra grevinden paa Arreskov, og som vidner om et gensidigt hengivenhedsforhold, man maaske sjældent træffer mage til mellem kvinder af saa forskellige kaar. Dette tillidsforhold varede livet ud og gjaldt ogsaa de børn, som Cline passede som smaa.

Karoline Bendixen døde 30. Januar 1902 efter faa dages smertefuldt sygeleje og forgæves operation paa Faaborg sygehus. En vogn fra det kære Arreskov førte hendes kiste til hjemmet, og de grevelige sønner bar hende sammen med hendes egne til graven paa Øster-Hæsinge kirkegaard.

Bendixen overlevede sin hustru. Under sønnen Frederiks langvarige

sygdom ledede han for en stor del dennes forretning og forsøgte efter hans død — med datteren Marie som husbestyrerinde — at føre forretningen videre. I 1911 afstod han hus og forretning til snedker Nielsen Bonde og rejste til sin søn Hans i Bredsten, hvor han med liv og interesse arbejdede ved sin høvlbænk til sin død den 16. Marts 1915.

Ægteparrets 4 børn omtales i det følgende afsnit:

2. GENERATION.

C. I. ALBRECKT KRISTIAN BENDIXEN, født 10. Juli 1868 i Øster-Hæsinge. Konfirmeret i efteraaret 1882. Kom i Maj 1883 i lære hos smed Sønderbro i Faaborg. Svendeproe aflagdes 1. Maj 1887. Vinteren 1887—88 gik han i dagskolen for maskinkonstruktører i Odense og den følgende vinter i lignende skole i København. Efter at have aftjent sin værnepligt som marinesoldat og haft forskellige pladser i København, rejste han til U. S. A. 1893?, hvor han blev ansat som tegner i General Elektrics fabrikker i Schenactady. Aaret 1900 kom han atter til Danmark, hvor han blev ansat ved elektricitetsværket i Odense. Senere arbejdede han hos Thrige og i København — til dels for egen regning. Aaret 1910? rejste han atter til Amerika og fik plads i det samme firma, som han tidligere havde forladt.

C. II. HANS ANDREAS BENDIXEN, født 6. December 1869 i Øster-Hæsinge. Konfirmeredes foraaet 1884. Kom 1. Maj i snedkerlære hos sin fader. For tegneundervisningens skyld kom han i November 1885 i lære hos snedkermester Thorkild Sørensen, Faaborg. Aflagde svendeproe 1. Maj 1887 (bronzemedaille). Efter at have arbejdet i Øster-Hæsinge og Flensborg rejste han til København i udstillingsaaret 1888. Her opholdt han sig (og aftjente sin værnepligt paa Trekroner) til foraaet 1892, kun afbrudt af et kortere ophold paa Askov Folkehøjskole. Under opholdet i København var Bendixen interesseret medlem af Københavns Højskoleforening, hvor han udnyttede sit anlæg for sprogbehandling, idet han i disse aar skrev en række viser til brug ved festlige lejligheder i højskoleforeningen. En del af disse findes optaget i den samling af sange, som foreningen har udgivet, og som stadig anvendes derinde. (Se endvidere Ernst Borup: Københavns Højskoleforening gennem 50 Aar. 1928).

I 1893 og 94 foretog H. A. Bendixen en rejse til Tyskland, Schweiz og Østrig, hvor han havde arbejde paa forskellige steder. Vinteren 1894—95 var han atter elev paa Askov Folkehøjskole. 1896 købte han byggegrund

i Bredsten ved Vejle og byggede hus. Den 9. Oktober 1896 holdt han bryllup med **SOFIE HEDEVIG KRISTENSEN**, der er datter af gaardejer *Kristian Kristoffer Kristensen og Ane Kirstine, f. Andersen.*

Sofie Hedevig Kristensen er født 18. Januar 1870 paa Lille Ballegaard, Bredsten sogn. Konfirmeret 1884 i Egtved, hvor hun havde ophold det halve aar, konfirmationsforberedelsen varede. Derefter var hun dels i hjemmet, dels tjente hun i Ryslinge paa Fyn. Sommeren 1889 og vintrene 1889—90 og 1890—91 var hun paa Askov Folkehøjskole. Blev i foraaet 1891 lærerinde ved en privatskole i Rungstedlund, Ødsted sogn. Herfra kom hun efteraaet 1892 til en lignende stilling i Ravnholdt ved Lunderskov, hvor hun var til foraaet 1894. Hun tog derfra til Askov paa vævekursus, og i to ferier besøgte hun Axel Mikkelsens sløjdscole paa Værnedamsvej i København. 1891 deltog hun i gymnastikkursus paa Askov Højskole. — Paa amtsudstillingen i Jelling aar 1900 udstillede Bendixen to møblementer, der i dagbladet »Samfundet« blev omtalt som det mest interessante paa udstillingen. Til det ene havde Sofie B. vævet stoffet, hvormed stole og sofa var betrukket.

Sin evne til at skrive en vise eller en sang har Hans A. Bendixen stadig maattet tage i brug, snart ved familiesammenkomster og snart ved større, officielle foreningsfester, og det tør siges, at det er sjældent, at en sang af B. ikke har truffet den tone, der gav genlyd i forsamlingen. Desuden har B. paa mangfoldig maade deltaget forhandlingerne i haandværkerblade og ved sammenkomster, hvorved han kan siges at have givet stødet til adskillige reformer inden for haandværkeruddannelsen. Saaledes kan lærlinge paa landet nu aflægge svendeprøve hjemme, medens de tidligere maatte rejse ind til byerne for at gøre dette. Fra 1904—12 og fra 1917 til dato har Hans A. Bendixen været formand for Bredsten Haandværkerforening. Fra 1902 til dato har han med enkelte aars undtagelse været foreningens delegeret til Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværks aarsmøder. Siden 1922 har han været medlem af denne organisations bestyrelse. I 1925 indvalgte han i forretningsudvalget. Til lige er han medlem af Dansk Købestævnes repræsentantskab, Fællesrepræsentationens legatudvalg og udvalget for planlægning af udstillinger. H. A. Bendixen er desuden formand for Sydjydsk Snedkermesterforening og Sammenslutningen af Snedkermesterforeninger i Danmark. I 4 aar var han medlem af Bredsten sogneraad og har en tid været medlem af bestyrelsen for Balle Valgmenighed.

Sofie Bendixen er formand for Dansk Kvindesamfunds Bredsten-kreds og er medlem af kredsbestyrelsen.

Hans Andreas Bendixens og Sofie Hedevig, f. Kristensens, 5 børn er omtalt under 3. generation: C. II. a—e.

C. III. MARIE KIRSTINE BENDIXEN fødtes den 23. August 1874 i Øster-Hæsinge. Konfirmeret i Hillerslev kirke 30. September 1888. Foraaret 1891 kom hun til København som barnepige hos folketingsmand Harald Holm, formand for Københavns Højskoleforening. Der var hun til foraaret 1893. Sommeren 1894 var hun elev paa Ryslinge Højskole. Efteraaret 1895 kom hun igen til København, fik plads hos gymnastikinspektør K. A. Knudsen og var her til 1897. Derfra rejste hun hjem til Øster-Hæsinge og var nu i fem aar husbestyrerinde for faderen, indtil hjemmet i 1911 gik over i fremmede hænder. Derefter tog hun plads som husbestyrerinde, og dette er hun fremdeles.

C. IV. FREDERIK BENDIXEN fødtes 14. Januar 1877 i Øster-Hæsinge. Kom efter konfirmationen 1891 i snedkerlære hos sin fader. Var den sidste del af læretiden hos snedkermester Larsen, Klaregade, Odense, hvorfra han blev svend (bronzemedaille). Arbejdede derefter paa forskellige steder i København. Fr. Bendixen var derpaa paa en udenlandsrejse og arbejdede i Berlin, da han blev kaldt hjem paa grund af sin moders sygdom og død 1902. Han overtog nu ledelsen af snedkeriet i Øster-Hæsinge og holdt den 23. Januar 1903 bryllup med **KAREN JENSEN**, født den 27. November 1877, som datter af husmand *Peter Jensen og Maren Jensen*, Ørsted ved Aarup station. Hun havde tjent som stuepige paa Arreskov, hvor de havde truffet hinanden. Sommeren 1903 brændte det gamle snedkerhus sammen med to andre som følge af lynnedslag. Indboet reddedes fra snedkerhuset, der blev sidst antændt. Der blev nu bygget et nyt grundmuret hus, men allerede aaret efter blev Frederik Bendixen alvorlig syg og døde den 5. Juni 1905 efter en operation paa Frederiks Hospital i København. Hans enke kom derefter paa Vejle Forskoleseminarium, og kort tid efter bestaaet eksamen fik hun plads som forskolelærerinde i Illebølle paa Langeland. 1921 giftede Karen Bendixen sig igen med enkemand, gaardejer *Peter Nielsen*, Sallinge.

Frederik Bendixen og Karen Jensen havde 2 børn, der omtales under 3. generation: C. IV. a og b.

3. GENERATION.

C. II. Hans Andreas Bendixens børn:

C. II. a. HANS CHRISTIAN BENDIXEN, født 12. Juli 1897 i Bredsten, tjente efter konfirmationen i Oktober 1911 paa en gaard i Hastrup ved Faaborg indtil November 1914. Læste derefter til almindelig forberedelseseksamen i Silkeborg 1915—16 og begyndte derpaa veterinær-

studiet ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1. September 1916; tog dyrlægeeksamen Juli 1921, havde dels i studietiden, dels i sommeren 1921 vikariater hos forskellige norske dyrlæger. Opholdt sig November-December 1921 paa Askov Højskole. Fra 1. Januar 1922 til 1. Maj 1923 assistent hos dyrlæge R. Rasmussen i Faaborg, fra 1. Maj 1923 til dato ansat som assistent ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles stationære klinik for større husdyr (medicinsk afd.) samt laboratorium for speciel patologi. Fik 1931 Landbohøjskolens legat af Rejsefondet af 1918 til et halvt aars studieophold i udlandet.

Gift den 6. Juni 1925 med **BERTHA ELEONORA EMILIE EGGERTSEN**, født den 19. Juni 1895. Datter af pottemager *Hans Eggertsen*, Frederiksholms Teglværk, og *Emma Kerstine, f. Bergstrøm*.

Ægteparrets to børn omtales 4. generation: C. II. a. 1 og 2.

C. II. b. VALDEMAR BENDIXEN, født den 19. Juli 1899 i Bredsten. Konfirmeret Oktober 1913, gik i Balle Efterskole vinteren 1913—14, kom i snedkerlære hos sin fader, hvor han blev udlært 1. Maj 1918, og aflagde svendep prøve, hvorfor han fik bronzemedaille. Har deltaget i møbel-snedkerkursus paa Teknologisk Institut vinteren 1919 og havde derefter arbejde paa værksteder i København. Var elev paa Askov Folkehøjskole vinteren 1920—21 og de følgende 4 vintre paa Skolen for Kunsthaandværk (Jens Møller Jensen). De mellemliggende somre optaget af snedkerarbejde forskellige steder i landet. I 1925—26 foretog han en rejse i Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrig, Belgien og Holland. Han havde arbejde længere tid i Würtemberg og Schweiz. Opholdt sig atter paa Skolen for Kunsthaandværk vinteren 1926—27. Fik 1. Præmie ved en offentlig konkurrence om billige stole, der var udskrevet af sekretariatet for verdensudstillingen i Paris 1925. Var paa stipendierejse til Stockholm-udstillingen 1930.

Den 1. Juli 1927 begyndte han et Møbelsnedkeri i Grindsted. Den 2. Februar 1928 blev han gift med **GUDRUN BENDER-PEDERSEN**, født den 8. Maj 1907 i Nyborg. (Se E. 2).

Deres datter betegnes C. II. b. 1. i 4. generation.

C. II. c. AGNES KIRSTINE BENDIXEN, f. 6. August 1901. Død 4 md. gl.

C. II. d. GUNNAR BENDIXEN, født den 24. Juni 1903. Konfirmeret efteraaret 1917 og kom derpaa i handelslære hos købmand Niels Lund, Kolding. Her blev han udlært 1921 og var derpaa elev paa Odense Handelsskole til efteraaret 1922. Han var hjemme hos forældrene vinteren 1922—23 og har formentlig da ikke været rask. 1. Maj 1923 fik han plads som kommis i Sdr. Omme, men maatte allerede efter et par maaneders forløb

opgive pladsen paa grund af sygdom. Han var derpaa syg et aars tid og døde den 9. Juli 1924.

C. II. e. FREDE BENDIXEN, født den 15. Februar 1905 i Bredsten. Konfirmeret April 1919 og kom i snedkerlære hos sin fader i 4 aar. Den 29. April 1923 aflagde han svendeprøve og fik bronzemedaille. Vintrene 1924 og 25 var han paa maskinsnedkerkursus paa Teknologisk Institut. Havde derpaa i 2 aar arbejde som svend hos firmaet Lysberg & Hansen, Kbh., hvorpaa han opholdt sig $\frac{1}{2}$ aar i Sverige med understøttelse af et rejselegat. Fra 1. November 1927—April 1928 og de følgende tre vintre har han gaaet paa Skolen for dansk Kunsthåndværk (Jens Møller Jensen) og har de mellemliggende somre arbejdet ved snedkerfaget forskellige steder.

C. IV. Frederik Bendixens børn:

C. IV. a. HANS CARL ALBRECKT BENDIXEN, født den 30. April 1903. Konfirmeret 1917. Han arbejdede ved landvæsenet forskellige steder i nærheden af Illebølle, hvor hans moder boede. I November 1920 rejste han til Amerika (U. S. A.), hvor han de følgende aar arbejdede — hovedsagelig hos sin moders slægtninge — i omegnen af Denver. Han har en gang været hjemme paa besøg, men rejste efter et par maaneders ophold her tilbage til U. S. A.

C. IV. b. INGRID ELISE BENDIXEN, født den 18. Maj 1904. Konfirmeret 1918. Opholdt sig hjemme hos moderen i Illebølle, og fulgte med hende, da hun paany giftede sig, til det ny hjem i Salling. Hun havde senere flere pladser paa større gaarde paa forskellige egne af fyn. Den 20. Juni 1929 blev hun gift med gaardejer **HANS JØRGEN RASMUSSEN**, Sallinge. Han er søn af gaardejer *Rasmus Rasmussen* og hustru, Sallinge. Efter bryllupet flyttede de unge ind i Hans Jørgens forældres gaard, som de overtog driften af.

4. GENERATION.

C. II. a. Hans Christian Bendixens børn:

C. II. a. 1. HANS JØRGEN BENDIXEN, født 28. November 1926.

C. II. a. 2. GUNNAR BENDIXEN, født 22. September 1928.

C. II. b. Valdemar Bendixens barn:

C. II. b. 1. AASE BENDIXEN, født den 5. Oktober 1929.

D.



JOHAN CHRISTIAN BENDER



MAREN PASBERG

og deres efterkommere.

JOHAN CHRISTIAN BENDER blev født den 19. September 1838, kun 8 dage efter, at forældrene var flyttet ind i det nye hus i Allerup. Den 28. Oktober s. aar blev han døbt i Sdr. Broby kirke, hvor han ogsaa konfirmeredes 3. April 1853. Han stod i lære hos faderen, og han lavede det meste af det fodtøj, der var paa udstillingen i Odense 1858. Det var godt lavet, og hans far sagde til ham, da han kom hjem fra et besøg paa udstillingen: »Jeg har rigtignok haft baade Glæde og Ære af dig i Dag, min Søn.« — Efter faderens død bestyrede han skomageriet en tid for moderen, indtil han selv overtog det. Han beholdt den gamle kundekreds, som faderen havde oparbejdet. Der syedes fodtøj til mange herskaber over hele fyn, og der blev sat pris paa det. Komtesse Schaffalitzky, Skjoldmose, sagde saaledes: »Jeg kan ikke tænke mig at gaa med noget andet Fodtøj end det, De har syet, Bender.« Mange kendte odenseanere fik syet fodtøj i Allerup, ja, helt fra Lerchenborg paa Sjælland blev der gjort bestillinger. En skytte, der havde været paa Brobygaard, fik nemlig stadig sit fodtøj hos Johan Bender, efter at han var kommet derover, og han opfordrede ham til at komme derover, da der var mange, der gerne vilde have syet hos ham.

Johan Chr. Bender var den eneste af søskendeflokken, der deltog i krigen 1864. — Den 21. August 1866 blev han gift med **MAREN PASBERG**, der var født 1. November 1832. (Se iøvrigt om hendes slægt bag

i bogen). Hun maatte som skomagerkonerne dengang hjælpe til med at sy det da saa moderne brunelsfodtøj, sy fjedre i støvlerne og rosetter paa silkeskoene. — Da skomagerne senere kunde købe naadlet fodtøj og nøjes med at sætte bunde i, blev konkurrencen stor, og endnu værre blev det, da det maskinlavede fodtøj kom frem, det foragtede den gamle skomagemester Bender, og han overdrog saa skomageriet ca. 1906 til en svend, A. Veiglin, der havde arbejdet mange aar i forretningen.

Johan Chr. Bender var meget venlig og hjælpsom over for folk, særlig børn, og han blev derfor meget afholdt. Dette har vel nok været en af grundene til, at han blev valgt til sogneraadsmlem og medlem af skolekommisionen. — I 1909 blev ejendommen i Allerup solgt til Christen Kristensen, og ægteparret flyttede til Odense, hvor de boede deres sidste aar sammen med deres datter, Petroline Bender.

Maren Pasberg døde den 13. Januar 1917, og Johan Chr. Bender kort tid efter, nemlig den 1. April s. aar. En mand fra Allerup udtalte ved hans begravelse: »Jeg maa sige, at gamle Bender var ikke alene en Hædersmand, men ogsaa en Adelsmand i Ordets bedste Betydning.«

Deres 4 børn omtales derefter i

2. GENERATION.

D. 1. SOFIE MARIE MATHILDE BENDER fødtes den 21. September 1867 og blev gift den 5. November 1889 med **JENS PETERSEN**, der var født den 18. Marts 1858. Hans forældre var *Peter Bondesen* i Vantinge, f. 19. August 1815, død 14. Juni 1888, gift med *Karen Kristiansdatter*, f. 11. Maj 1828, død 14. Juni 1882. — Jens Petersen var forvalter paa Gjelskov hos forpagter Hempel Syberg, indtil han i 1898 overtog gaarden Eensomhed pr. Allested i forpagtning. Han døde 3. Maj 1914. Hans hustru fortsatte forpagtningen indtil 1917, da hun købte gaarden.

Jens Petersen var sogneraadformand, medlem af skolekommisionen og vurderingsmand af ejendomme til laan af offentlige midler.

Deres børn omtales i 3. generation: D. 1. a—c.

D. 2. HANS ANDREAS BENDER fødtes den 3. Februar 1869. Han kom i manufaktur lære hos L. B. Jørgensen i Odense og blev udlært 1887. I 1891 grundlagde han sin forretning i Haarby, først i en lejet butik, men faa aar efter byggede han selv ejendom paa den anden side af gaden og flyttede den hertil. — Den 10. November 1897 blev han gift med **MARIE ANDERSEN**, født 5. Oktober 1876 og konfirmeret paa sin fødselsdag 1890. Hendes forældre var møller i Jullerup mølle, *Andreas Ander-*

sen, f. 3. Marts 1841, død 7. December 1911, og *Marie, f. Sørensen*, født 23. Maj 1842, død 3. November 1876. Hans Andreas Bender var medlem af sogneraadet i Haarby fra 1913—21, og var i det sidste aar dets formand. 1921 blev han bestyrer af Assens Banks Haarby-Filial og nedlagde derfor hvervet som sogneraadsformand. Han er dog stadig kommunalrevisor.

Deres 3 børn omtales under 3. generation: D. 2. a—c.

D. 3. PETROLINE BENDER blev født den 24. Januar 1871. I 1897 blev hun kasserer i Odense Eksport-Svineslagteris butik, men allerede aaret efter fik Petroline B. ansættelse paa kontoret. 1902 fik hun den betydelige post som forretningens hovedkasserer, hvilken hun siden har bestridt til selskabets tilfredshed, saa hun paa sin 60-aars fødselsdag af bestyrelsen fik overrakt et guldur.

D. 4. VERNER BENDER fødtes 7. Juli 1873. Han kom i lære hos onkelen, bager Nielsen i Haarby og blev udlært 1890. Nytaarsdag 1899 overtog han onkelens forretning, og denne havde han til 1906. Dette aar rejste han til København, hvor han fik arbejde som svend paa Forstædernes Brødfabrik og senere paa Schulstad og Ludvigsens fabrik, indtil han den 15. September 1925 blev bagermester paa Bagermestrenes Brødfabrik i Odense.

Den 27. December 1898 blev han gift med **MARIE BERTINE SØRENSEN**, født den 2. Januar 1876, død 19. Januar 1921. Hun var datter af entreprenør *Ole Sørensen*, København.

Deres 7 børn omtales under 3. generation: D. 4. a—g.

3. GENERATION.

D. 1. Sofie Marie Mathilde Benders børn:

D. 1. a. JOHANNES WERNER ANDREAS PETERSEN fødtes 26. December 1889. Han lærte landbrug dels hjemme, dels paa herregaardene Anhof og Tybrind og er nu forpagter af Eensomhed. Den 23. Marts 1921 blev han gift med **ELNA VEJBÆK**, født den 24. Februar 1896. Hendes forældre er gaardejer *Thomas Vejbæk*, f. 1849, og *Petrine, f. Sahl*, f. 1856, Husby pr. Ulfborg. Johannes Petersen er sogneraadsformand, kommunalkasserer, registerfører, skolekommissionsmedlem og vurderingsmand af ejendomme i Østifternes Landhypothekeforening.

Deres 5 børn omtales 4. generation: D. 1. a. I—V.

D. 1. b. KARL VALDEMAR MARIUS KIØRBYE (fik navneforandring 1921), blev født 28. Januar 1893. Han tog lærereksamen fra Skaarup Seminarium 1914 og aaret efter afgangseksamen fra Statens Gymnastikinstitut. Nysproglig artium 1916, kornetekstamen 1917 og filosofikum 1918. 1923 tog han eksamen som kgl. translator og tolk i engelsk. 1915 blev han ansat som vikar ved Københavns kommuneskoler, 1918 som timelærer og 1919 som fast lærer s. s. Siden 1923 har Karl Kiørbye tillige været lærer ved Københavns Translatørskole og Sproginstitut.

Den 29. Marts 1923 blev han gift med **JOHANNE JOHNSEN**, født i Ørsted ved Randers den 13. Juli 1897. Datter af gaardejer *Jens Johnsen*, f. 9. Maj 1852, død 17. August 1911, og *Maren, f. Sørensen*, født 27. Marts 1858.

D. 1. c. OTTO FREDERIK VILHELM KIØRBYE (fik navneforandring 1921) blev født 6. Juli 1895. Han tog studentereksamen fra Odense Katedralskole 1915 og skoleembedseksamen med hovedfag tysk og bifag engelsk og dansk i Juni 1921. 1. August s. aar blev han konstitueret som adjunkt ved Ribe Katedralskole og aaret efter fast ansat. Den 24. August 1927 blev Otto Kiørbye udnævnt til adjunkt ved Aarhus Katedralskole.

Den 8. Maj 1925 holdt han bryllup med sin kusine, **ASTRID MARIE BENDER**.

Deres søn omtales 4. generation: D. 1. c. I.

D. 2. Hans Andreas Benders børn:

D. 2. a. ASTRID MARIE BENDER fødtes 1. December 1898. Se iøvrigt ovenfor.

D. 2. b. VIGGO ANDREAS BENDER fødtes 11. Juni 1902. Han tog realeksamen i Faaborg 1918 og stod derefter i lære hos manufakturhandler Fr. Lange i Odense og blev udlært 1921. En tid var han hos Messen i København, men er nu førstemand i faderens forretning i Haarby. Han blev gift den 25. Juli 1928 med **ESTER MORSØ**, født i Vejle den 3. Juni 1901. Hun er datter af fiskehandler (nu i Odense) *Peder Thomas Pedersen Morsø*, f. 16. Juni 1872, og *Ane Marie, f. Sørensen*, f. 24. April 1874. — Deres søn omtales under 4. generation: D. 2. b. I.

D. 2. c. SVEND AAGE BENDER fødtes 11. Juni 1902 og tog realeksamen fra Faaborg Realskole 1918, hvorefter han kom i lære hos bog- og kunsthandler Christrup i Odense. Han døde den 30. November 1923.

D. 4. Verner Benders børn:

- D. 4. a. OVE VERNER CHRISTIAN BENDER**, født i Haarby den 10. Marts 1900. Vognmand i København. Gift 24. Februar 1928 med **META CECILIE ANDERSEN**, født i København den 4. Maj 1905. Datter af staldmester *Niels Andersen*, f. 19. Maj 1873, og hustru *Karen*, f. 25. Oktober 1870. Hun har været expeditrice og er nu bestyrer af en victualieforretning. — Deres søn omtales under 4. generation: D. 4. a. I.
- D. 4. b. EMMY MARIE BENDER**, født 16. Maj 1902 i Haarby. Død s. sted den 27. April 1903.
- D. 4. c. EGON HARALD BENDER**, født i Haarby 6. Maj 1904. I lære hos smed Christiansen, Vesterbrogade 25, Kbh. Udlært 1923. En tid flyver i hærens flyverkorps. Har senere haft arbejde hos smed Madsen, Odense.
- D. 4. d. HOLGER GERHARD BENDER**, født 19. August 1906. Sejlede som kok 1921—25. Kom derefter i lære hos bager Jensen, Jagtvej, Odense, og senere hos Lundsgaard, Nørregade, s. s. Er nu bagersvend paa Bagermestrenes Brødfabrik, Odense. Gift 2. August 1930 med **MARIE KRISTINE HANSEN BRUNSVIG**, født 12. November 1907. Hendes forældre er *Niels Christian Hansen Brunsvig*, f. 30. Juni 1870, og *Rasmine, f. Pedersen*, f. 27. December 1869.
- D. 4. e. INGER AAGOT RAGNA BENDER**, født i København 25. December 1908. En tid expeditrice i en bagerforretning i København. Gift den 26. Maj 1931 med **HARRY GORDON HARTMANN SØRENSEN**, født i København d. 9. December 1906. Hans forældre er belysningsarbejder i København *Thorvald Johannes Sørensen*, f. 7. August 1875, og *Bothilde Kristine Andersen*, f. 25. Marts 1882. Han var i 3 aar i lære i restaurant Wiwel (Wiwex) og tog derefter afsluttende eksamen paa Teknologisk Institut. Tjener.
- D. 4. f. VIGGO BENDER**, født 1910, død November 1912.
- D. 4. g. VERNER BENDER**, født i København 7. August 1914.

4. GENERATION.

D. 1. a. Johannes Werner Andreas Petersens børn:

D. 1. a. I. POUL VEJBÆK PETERSEN, f. 16. December 1921.

D. 1. a. II. JØRGEN VEJBÆK PETERSEN, f. 8. Juni 1923.

D. 1. a. III. ELLEN VEJBÆK PETERSEN, f. 23. Marts 1926.

D. 1. a. IV. AXEL VEJBÆK PETERSEN, f. 4. August 1928.

D. 1. a. V. ULLA VEJBÆK PETERSEN, f. 6. Oktober 1930.

D. 1. c. Otto Frederik Vilhelm Kiørbyes søn:

D. 1. c. I. NIELS JØRGEN KIØRBYE, f. 26. April 1928.

D. 2. b. Viggo Andr. Benders søn:

D. 2. b. I. JOHAN BENDER, f. 4. August 1931.

D. 4. a. Ove Verner Christian Benders søn:

D. 4. a. I. WERNER NIELS BENDER, f. 4. Juni 1928.

E.



JØRGEN PEDERSEN



SEVERINE PETRINE BENDER

og deres efterkommere¹⁾.

SEVERINE PETRINE BENDER fødtes i Allerup den 14. September 1840 og blev den 22. November s. aar baaret til daaben i Sønder-Brody kirke af mosteren Anne Kirstine Sørensdatter. Efter sin konfirmation den 15. April 1855 havde hun forskellige pladser som tjenestepige, bl. a. hos sin gudmoder, der da var blevet gift med bager Frederiksen i Kerteminde. Den 18. Februar 1871 blev hun gift med daværende forstander paa Kindstrup Børnehjem, **JØRGEN PEDERSEN**, født 2. Februar 1835. (Se om hans familie og tidligere giftemaal bag i bogen). Efter sin konfirmation 1849 arbejdede han ved landvæsenet hjemme paa fødegaarden i 7 aar. Var derefter i engvandslære i 2 aar og begyndte saa efter et ophold paa Uldum Højskole at forberede sig paa seminarieuddannelse, som han fik paa Jelling Seminarium i aarene 1860—63. I November 1863 blev han kaldet til lærer i Nyby, Læborg sogn, hvor han blev i fem aar. Lige fra sine seminarieaar havde hans maal været at blive noget for ulykkeligt stillede børn, og den 3. November 1868 naaede han sit foreløbige maal, idet han da fik stiftet børnehjemmet i Kindstrup. — Da de frivillige bidrag til hjemmet imidlertid blev mindre og mindre, og hans helbredstilstand blev mindre god, saa han sig nødsaget til at træde tilbage som forstander for

¹⁾ Disse fik 15. Januar 1926 kgl. bevilling paa at føre familienavnet: Bender-Pedersen.

børnehjemmet i 1877, og han fik i Maj samme aar lærerembede i Uhe, Ringgive sogn, hvor han døde allerede to aar efter, den 27. Juli 1879¹⁾).

Efter sin mands død boede Severine P. Bender Pedersen et halvt aar i Jellinge, men købte saa et lille hus i Aarslev paa Fyn. Hun fik en lille pension efter sin mand, men da hun var dygtig til at brodere, tjente hun en del ved saadant arbejde. Paa den tid var den lingske gymnastik rigtig paa mode, og alle de unge karle havde livbælter til de hvide dragter. Severine Bender Pedersen broderede i hundredvis af saadanne livremme. I regelen var de højrøde, og forskellige ordsprog eller fyndord var broderet paa dem med hvid silke. Hun broderede ogsaa mange silkefaner til skytteforeninger og senere afholdsfaner og haandværkerfaner. Inskriptionerne var i regelen ikke paategnet først. Hun plejede da ogsaa at sige, at hun »skrev« med silke. — I 1901 solgtes det lille hus i Aarslev, og Severine P. Bender Pedersen flyttede til Odense, hvor hun døde den 31. Juli 1909.

Severine Petrine Benders og Jørgen Pedersens 4 børn omtales under betegnelserne: E. 1.—4. i det følgende afsnit:

2. GENERATION.

E. 1. HANS JØRGEN MARIUS SVEND BENDER-PEDERSEN fødtes i

Kindstrup den 30. Marts 1873 og blev døbt den 22. Juni s. aar. Han var elev paa Jelling Seminarium 1891—94. Vikar i et par aar i Odense. Timelærer i Faaborg 31. Januar 1897 og konstitueret i fast embede i Maj s. aar. Fast ansat 1. Maj 1898 i Faaborg og 1. Maj 1899 i Odense, hvor han virkede ved Jernbanegades skole indtil sin død den 17. September 1912.

Den 17. Oktober 1903 blev Svend Bender-Pedersen gift med **OTTILIA SOFIE ANNA HILDUR RASMUSSEN**, født den 31. Juli 1874 som datter af skomagermester *Frederik Rasmussen*, f. 4. Maj 1836, død 26. September 1915, og *Maren Kirstine Pauline, f. Nielsen*, f. 9. August 1838, død 19. November 1921. Otilia Rasmussen tog alm. forberedelseseksamen i Odense 1892, var derefter vikar ved Odense skolevæsen fra August 1892 til 1. September 1896, da hun blev timelærerinde, (dog var perioden afbrudt af et aars virksomhed som privatlærerinde i Væde). 1. September 1902 blev hun fast ansat lærerinde ved Odense skolevæsen og har siden haft sin virksomhed ved Jernbanegades Skole.

Ægteparrets 2 børn omtales under 3. generation: E. 1. a. og b.

¹⁾ Se endvidere »Meddelelse fra Børnehjemmet i Kindstrup« i folkebladet »Fylla«, Nr. 50, 1875, og om Jørgen Pedersen i »Den ny Budstikke«, Nr. 14 og 15, 1880.

E. 2. FREDERIK ANDREAS BENDER-PEDERSEN fødtes den 7. Oktober 1875 og blev døbt 5. December s. aar. — Efter sin konfirmation i Sdr. Næraa valgmenighedskirke 1889 kom han i lære 1. November s. aar hos morbroderen, bager Søren Peter Chr. Bender i Sdr. Næraa. Da denne 1892 flyttede sin forretning til Jordan i Odense, rejste Fr. Bender-Pedersen med og blev svend 1. November 1893. Nu arbejdede han først et halvt aar hos sin læremester, senere i Middelfart og Svendborg samt i to perioder hos bagermester Meier i Odense. Efter et ophold paa Ryslinge Højskole 1895—96 havde han arbejde en tid i København og derefter hos bager Olsen i Svendborg i godt et aar. Efter at have aftjent sin værnepligt i Odense 1898—99, fik han arbejde hos konditor Schlenzig i Aalborg, først som elev et aar (fra 1. Maj 1900) og dernæst som svend (1901—03). Herefter var Fr. Bender-Pedersen et halvt aar hos konditor Løndahl i Odense og begyndte saa selv forretning i Nyborg samtidig med, at han den 21. Oktober 1903 blev gift med **CHRISTINE HELENE LARSEN**, født den 7. Februar 1878 og døbt 14. April s. aar. Hendes forældre var købmand *Christian Larsen* i Stenstrup, født 6. September 1834, død 1913, gift den 21. Oktober 1868 med *Karen Johanne Rasmussen*, født 20. Januar 1836, død 12. Juli 1908.

Deres børn omtales 3. generation: E. 2. a.—c.

E. 3. ASTA THEODORA BENDER PEDERSEN fødtes 4. Juli 1877, blev døbt 2. September og døde 8. December (begr. 18.) s. aar.

E. 4. THEODORA LOUISE BENDER PEDERSEN fødtes 12. December 1878 i Uhe. Døde i Jellinge 27. Februar 1880.

3. GENERATION.

E. 1. Svend Bender-Pedersens børn:

E. 1. a. JØRGEN BENDER-PEDERSEN, født 29. August 1904. Realeksamen fra Mulernes Legatskole, Odense 1921. Ansat paa civildommerens kontor s. s. 1. Maj 1921—31. December 1922. Paa Odense Seminarium 1923—26. Vikar i Dalum, Korsør og Odense. Statens kursus i sløjd og tegning.

E. 1. b. POUL BENDER-PEDERSEN, født 28. Maj 1909. Realeksamen fra Mulernes Legatskole, Odense 1926. Student fra Odense Katedralskole 1930. Paa Askov Højskole 1930—31. Tegtede, mens han endnu

gik paa Katedralskolen, til flere af de lokale aviser, dog især til Fyns Tidende. Fra 1. September 1931 ansat ved Vejle Amts Folkeblad.

E. 2. Frederik Bender-Pedersens børn:

E. 2. a. ELSE BENDER-PEDERSEN, født 1. September 1904. Realeksamen fra Nyborg pr. Realskole 1920. Elev paa Odense Seminarium 1923—27. Lærerinde paa Glamsbjerg Friskole 1927—28. Derefter vikar i Nyborg. Statens Husgerningskursus 1929—30. Timelærerinde i Nyborg 1. November 1930.

E. 2. b. GUDRUN BENDER-PEDERSEN, født 8. Maj 1907. Opholdt sig som elev en vinter paa Askov Højskole. Gift 2. Februar 1928 med **VALDEMAR BENDIXEN** (se iøvrigt om ham C. II. b.).

E. 2. c. KAREN BENDER-PEDERSEN, født 5. Juli 1908. Realeksamen fra Nyborg prv. Realskole 1923. Student fra St. Knuds Gymnasium, Odense, 1927. Elev paa Assens Amtsbibliotek s. aar.

F.



NIELS MIKKELSEN
KELSTRUP



MAGDALENE HENRIKKE
BENDER

og deres efterkommere.

MAGDALENE HENRIKKE BENDER fødtes Onsdagen den 24. August 1842 i Allerup og blev døbt den 9. Oktober s. aar i Sdr. Broby kirke, hvor hun ogsaa konfirmeredes den 20. Oktober 1856. I 1861 opholdt hun sig i Odense for at lære kjolesyning og boede da hos sin søster Mariane paa Tolderlundsvej. Her traf hun første gang sin tilkommende mand, **NIELS MIKKELSEN KELSTRUP**, hvis fætter, Rasmus Christensen, var gift med Mariane Bender. Dette ophold i Odense blev imidlertid afbrudt, da Magdalene i begyndelsen af 1862 maatte rejse hjem i anledning af sin faders sygdom og død. Da hun vendte tilbage til Odense, fortsattes bekendtskabet med Niels, og hen paa aaret 1862 blev de forlovede. Hun havde nu efterhaanden forskellige pladser som kammerjomfru paa fynske herregaarde. Først hos grev Rantzau paa Frederikslund (nu Krengerup), hvor hun syede brudeudstyr til hans datter, der blev gift med grev Bille-Brahe fra Hvedholm. De nygifte fik bolig paa Søholm, og der var nu Magdalene Bender en tid kammerjomfru hos dem, indtil hun 1866 ell. 1867 kom til Sandholt og fik en lignende stilling hos stamhusbesidderinde frk. Nikoline Sperling. Her var hun, til hun den 22. April 1870 blev viet i Øster-Hæsinge kirke til Niels Mikkelsen Kelstrup, med hvem hun nu havde været forlovet i 8 aar. Bryllupsfesten blev fejret i snedkerhjemmet i Ø.-Hæsinge hos Karoline og Hans Jørgen Bendixen.

NIELS MIKKELSEN KELSTRUP fødtes 28. November 1839 i Kelstrup i Vissenbjerg sogn (se iøvrigt om hans slægt bag i bogen). Efter sin konfirmation kom Niels i væverlære i Magtenbølle i Vissenbjerg, og samtidig lærte han at spille violin, og da familien 1856 flyttede til Stige, dannede han sammen med brødrene Anders, Rasmus og Hans en kvartet (Mikkels sønner i Stige), der var meget brugt som musikanter ved gilder i egnen.

I 1861 blev Niels M. Kelstrup soldat ved 19. batallion i Nyborg og blev efter permissionen væversvend i Odense, hvor han som fortalt traf Magdalene Bender. Da Fr. 7. døde 15. - 11. - 1863, hørte Niels Kelstrups aargang til de afdelinger, der øjeblikkelig blev indkaldt og sendt til Sønderjylland. Han var paa vagtpost ved Flensborg fjord den aften, da damperen stod fjorden ud med kongens lig om bord. Niels Kelstrup var saaledes med i hele krigen 1864, uden at han dog deltog i noget egentligt slag. Det, der gjorde det stærkeste indtryk paa ham, var Dannevirkes rømning, og naar han blandt sine kammerater blev kaldt »den alvorlige N. M.«, skrev det sig maaske fra denne nat. Hans afdeling blev ført helt op gennem Nørrejylland til Thy, og han var saaledes ikke med ved Dybbøl, eller da Als blev opgivet.

Det alvorspræg, der kom over ham i disse aar, stammede foruden fra krigen muligvis ogsaa fra, at han var ked af at være væver. Dels var dette haandværk i stærk tilbagegang p. gr. af, at væveriet blev henlagt til fabrikker, dels tilfredsstillende dette arbejde ikke hans indre trang. Under paavirkning af den senere lærer R. Andersen i Skodstrup, der i hele hans soldatertid — baade i rekrutttiden og under hele krigen — var hans slof og sidekammerat, besluttede han sig derfor til, da han var hjemmitteret, at opgive væverhaandværket og forberede sig til at blive lærer. Efter en kort forberedelsestid hos læreren i Stige blev han i 1865 optaget paa Blaagaard Seminarium i København. I sommeren 1867 tog han sin eksamen med 1. karakter. I sang og musik fik han rent ug. Han havde arvet sin moders gode sangstemme.

Efter en kort ferietid blev han hjælpelærer i Sønderby ved Assens, og den 30. September 1868 andenlærer i Sorring i Dallerup sogn mellem Silkeborg og Frisenborg. Her fik han oprettet baade en skytteforening og en sangforening. Den 16. Februar 1870 blev han kaldet til lærer og kirkesanger i Svstrup ved Silkeborg. Nu stod Niels Mikkelsen Kelstrups og Magdalene Benders bryllup, og de levede nogle lykkelige aar i Svstrup. Her fødtes deres 4 første børn. — Her i Svstrup var Niels K. medlem af en sangforening og kom sammen med omegnens andre lærere. Embedet var kun lille, og af denne og flere andre grunde søgte og fik N. Kelstrup derefter embedet som lærer, kirkesanger og organist i Hornstrup ved

Vejle, hvortil familien saa flyttede i 1875. I løbet af de 9 aar, de boede her, fødtes de 4 næste børn. Ogsaa her fik Niels Kelstrup stiftet en sangforening, ligesom han tog statens feriekursus i sang og musik 1878 og 79.

Efterhaanden som familien voksede, blev det vanskeligere at komme igennem, og trods al sparsommelighed og udmærket hjælp fra Anne Madсен, som i aarene 1876—85 var en uvurderlig hjælp for dem, var der mange gange trykkende økonomiske forhold. Baade Magdalene og Niels Kelstrup længtes efter Fyn, og han søgte flere embeder der, indtil han blev kaldet til lærer og kirkesanger i Aasum ved Odense, hvor han havde sin virksomhed til sin død. Blandt den livlige aasumbefolkning fandt familien sig snart til rette og var gennem aarene trofaste deltagere ved de møder, som om vinteren hver Lørdag aften blev holdt i forsamlingshuset af Aasum sangforening, hvor man samledes om sang og oplæsning. I de senere aar var Niels Kelstrup fast oplæser ved disse møder.

I sommeren 1902 begyndte N. Kelstrup at skranke, han maatte en tid paa sygehuset, og det blev nødvendigt at holde en hjælpelærer. Kræfterne tog stadigt af, og den 27. August 1903 døde Niels Mikkelsen Kelstrup. — Hjemmet i Aasum blev derefter opløst, og Magdalene K. flyttede til Odense, hvor hun boede til sin død den 13. Oktober 1919.

Deres 10 børn omtales i:

2. GENERATION.

F. 1. HANS MIKAEL MIKKELSEN KELSTRUP fødtes i Svostrup ved Silkeborg 12. Januar 1871. Student fra Odense 1890, cand. theol. 1897, pers. kapellan i Balslev—Ejby 19. Januar 1898, ordineret i Cathrine kirke i Ribe 26. - 1. - 1898. Sognepræst i Velling 7. November 1900, i Bryndum—V. Nebel 28. August 1909 og i Beder—Malling 24. Februar 1917. Formand for Ringkøbing og Omegns Højskoleforening 1902—09. Formand for menighedsraad og værgeraad. Gift 25. Maj 1900 i Immanuelskirken i København med **ÆDELE HØGSBRO**, født den 23. Marts 1871 i København. Tog præliminæreksamen 1890 og lærerindeeksamen 1894. Hendes forældre var folketingsmand *Sofus Magdalous Høgsbro*, f. 18. Juli 1822, død 15. Januar 1902, og *Amalie Gabrielle Jürgensen*, f. 23. Maj 1833, død 27. December 1893.

Hans M. M. Kelstrups og Ædele Høgsbros 6 børn omtales i 3. generation: F. 1. a—f.

F. 2. MARTIN THORVALD MIKKELSEN KELSTRUP fødtes i Svostrup den 22. Januar 1873. Kom i bagerlære hos morbroderen Søren Peter Chr. Bender i Sdr. Næraa 1887—91 og arbejdede derefter som svend i

Sdr. Næraa, København, Skævinge og Assens. Soldat 1893. Paa Jellinge Seminarium 1894—97, Hjælpe lærer i Almind 1897. Vikar, senere andenlærer, i Vesterhæsing 1899. Andenlærer i Rønninge 1901 og førstelærer s. s. 1906. Modtog 1906 det Benzon—Gersdorffske legat (100 kr.) som anerkendelse for vel udført skolegerning. — Gift 11. September 1901 med **MARIE NIELSEN**, født den 25. December 1872. Hun tog præliminær-eksamen fra Marie Jørgensens Skole i Odense 1893. Hendes forældre var gaardejer i Aasum, *Rasmus Nielsen*, f. 13. Maj 1828, død 25. Oktober 1913, og *Maren, f. Andersen*, f. 7. Januar 1846, død 27. Juli 1910.

Deres 6 børn omtales under 3. generation: F. 2. a—f.

F. 3. VALDEMAR MIKKELSEN KELSTRUP, født 22. Januar 1873, død 3 maaneder gl.

F. 4. AGNES MARIE MIKKELSEN KELSTRUP fødtes 4. April 1874 i Svostrup. Dimitteret fra Vejle Forskoleseminarium 1894 og blev samme aar lærerinde i Aalstrup, Falling sogn, og i Roerslev ved Nr. Aaby i 1899. Elev paa Odense Seminarium 1903—06. Lærerinde i Odense 1. Maj 1907. Død 21. Juni 1925. — Gift i Frue kirke i Odense den 27. December 1910 med **PEDER EBBESEN GRUE**, hvis forældre var gaardmand, sognefoged og sparekassedirektør i Vejen *Ebbe Madsen*, født i Brørup 1. Juli 1850, død 18. Juli 1918, og *Dorthea, f. Ottesen*, f. i Vejen, død 28. Juni 1913. — Peder Ebbesen Grue fødtes den 30. Januar 1876 i Vejen. Opholdt sig i flere aar i Australien, hvor han bl. a. var ansat ved politivæsenet. Kom derefter til Odense, hvor han blev kontorist i Fællesforeningen af danske Brugsforeninger, indtil han overtog posten som forretningsfører for Fyns Kulindkøbsforening. Den 13. December 1930 blev han gift 2. gang med *Petra Anderson*, men døde allerede den 11. Januar 1931.

Agnis M. M. Kelstrups og Peder E. Grues 2 børn omtales under 3. generation: F. 4. a. og b.

F. 5. JØRGEN FREDERIK VALDEMAR MIKKELSEN KELSTRUP fødtes i Hornstrup den 9. September 1876. Blev student fra Odense 1896, cand. theol. 1902, pers. kapellan i N. Vedby—N. Alslev 1902. Sognepræst i Sdr. Felding 1908, i Sdr. Lem—Ølstrup 1915 og i Køng 1923. — Gift 1. gang den 7. April 1908 med **ELLEN MARGRETHE BAGGESEN SCHMIDT**, hvis forældre var proprietær paa Kringelhovedgaard, *Heinrich Christian Schmidt*, f. 7. November 1842, død 11. Oktober 1917, og *Johanne Thomine Rise, f. Baggesen*, f. 16. Januar 1856, død 1. November 1902. Ellen M. B. Schmidt fødtes 8. Juni 1881, og døde i Sdr. Felding den 9. Marts 1913. Den 7. April 1920 blev J. Fr. Valdemar M. Kelstrup gift

med sin svigerinde, **MAGDA BAGGESEN SCHMIDT**, der fødtes 14. Juli 1878. Hun er uddannet sygeplejerske.

J. Fr. Valdemar M. Kelstrups og Ellen M. Baggesen Schmidts datter omtales under 3. generation: F. 5. a.

F. 6. HOLGER KRISTIAN MIKKELSEN KELSTRUP fødtes i Hornstrup 7. December 1878. Kom i handelslære hos firmaet I. G. Jacobsen i Odense 1893—97. Senere uddannelse i Aarhus og Berlin. Etablerede sig i Kolding den 26. Oktober 1904. Medlem af Kolding byraad 1917—25, medlem af Kolding Handelsforenings bestyrelse fra 1915 og medlem af Dansk Korforenings repræsentantskab 1916. R. af Dbg. den 1. Juni 1929. — Gift i St. Nikolaj kirke i Kolding den 24. November 1908 med **ALMA DREYER**, født den 24. Februar 1884 i Brædstrup. Eksamen i fransk fra klosteskolen i Blois. Hendes forældre var *Jens Peter Dreyer*, lærer, senere frøgrosserer i Kolding, f. i St. Hans Landsogn ved Odense den 25. November 1841, død paa Skovhøj ved Kolding 21. Marts 1919, og *Marie Karoline Emilie, f. Møller, f. 21. Oktober 1848 i Dræby, Munkebo sogn, død 5. Oktober 1908 paa Skovhøj ved Kolding.*

Deres 5 børn omtales under 3. generation: F. 6. a—e.

F. 7. ASTA THEODORA LOUISE MIKKELSEN KELSTRUP fødtes i Hornstrup den 2. Januar 1881. Uddannet som sygeplejerske hos professor P. K. Møller, Odense Amtssygehus. Har senere været sygeplejerske, dels privat, i Horsens, Odense, Reykjavik. Blev oversygeplejerske paa Korsør Sygehus 1. Juli 1922. — Nævning for Slagelse og omegn.

F. 8. NIELS ANDREAS HALVOR MIKKELSEN KELSTRUP, født i Hornstrup 5. Marts 1883. Landmand hos Rasmus Lohmann i Aasum 1897—1900. Paa Jelling Seminarium 1901—04. Vikar i Kølstrup 1904. Andenlærer 1906. Førstelærer i Langtved 1908. — Gift 11. September 1908 med **KAREN EBBESDATTER GRUE**, søster til P. E. Grue, gift med Agnes M. M. Kelstrup (F. 4.), født den 29. Januar 1882.

N. A. Halvor M. Kelstrups og Karen E. Grues 6 børn omtales under 3. generation: F. 8. a—f.

F. 9. AXEL OTTO MIKKELSEN KELSTRUP, født i Aasum 29. Juni 1885. Manufaktur­lærling i Odense 7. December 1899, var i Odense til 1906 og derefter i Aarhus. Rejste til Berlin 1908, men kom til Aalborg 15. Oktober s. aar. Startede derefter sin egen herreekviperingsforretning i Silkeborg 8. April 1911. — Gift 27. Maj 1913 med **MARIE BOTHAGER**, født i Aarhus 3. December 1887. Hendes forældre er bankassistent *J. S. Both-*

ager, født i Albøge 13. August 1860, og *Helga, f. Petersen, f. i Homaa* 1. November 1863.

F. 10. VALBORG MAGDALENE MIKKELSEN KELSTRUP, født i Aasum 3. August 1887. Dimitteret fra Odense Seminarium 1909. Vikar i Odense, Holbæk, Langtved. Kom til Korsør 1911, fast ansat s. s. 1914. — Gift i Lem kirke 15. Juli 1918 med **JENS HARALD KRISTEN DYRE**, født i Dalby ved Faxe 20. September 1891. Dimitteret fra Den danske Realskoles Seminarium 1912. Vikar bl. a. i Roskilde, fast ansat i Korsør 1918. Død 26. Februar 1919. Hans forældre var førstelærere i Kildebrønne, *Laurits Jensen Dyre*, født i Lundby 30. September 1861, død 1. Januar 1926, og *Mette Marie, f. Eriksen, f. i Kongerslev* 25. Maj 1867. Død 28. Maj 1921.

Ægteparrets datter omtales under 3. generation: F. 10. a.

3. GENERATION.

F. 1. Hans M. M. Kelstrups børn:

F. 1. a. INGER HØGSBRO KELSTRUP, født i Velling 21. Marts 1901. Elev paa Ryslinge, Askov og Borups Højskoler. Gift i Beder 26. April 1929 med **JENS CHRISTIAN DYBKJÆR**, født 23. September 1902 i Beder. Søn af lærer *Ole Christian Dybkjær, f. 11. Januar 1867 og Maren, f. Andersen, f. 28. August 1872, død 6. April 1919*. J. C. Dybkjær er student fra Aarhus 1921, blev cand. med. 1928, kandidat ved Randers Amtssygehus Februar 1929, 1. kandidat Aalborg Amtssygehus 1. November 1929. Fra 1. November 1931 praktiserende læge i Aabybro.

Deres to børn omtales under 4. generation: F. 1. a. I. og II.

F. 1. b. GUDMUND HØGSBRO KELSTRUP, født i Velling 1. December 1902, student fra Aarhus Kathedralskole 1920, cand. theol. 1927. Lærer paa Krabbesholm Højskole 1927. Fra 1. November 1931 midlertidig ansat ved Borups Højskole, København.

F. 1. c. NIELS HØGSBRO KELSTRUP, født i Velling 21. December 1903, student fra Aarhus 1923. Paa Statens Gymnastikinstitut 1923—24. Gymnastikassistent paa Sorø Akademi 1924—26. Stud. mag. (gymnastik, geografi og geologi).

F. 1. d. TUE HØGSBRO KELSTRUP, født i Velling 22. April 1905. Student fra Aarhus 1924, cand. polyt. 1930. Ingeniør ved A/S Vølund 1930, ved Monberg & Thorsen Juli 1930.

F. 1. e. VIGGO HØGSBRO KELSTRUP, født i Velling 22. Februar 1907. Student fra Aarhus 1926, stud. med.

F. 1. f. EIGIL HØGSBRO KELSTRUP, født i Bryndum 17. Juni 1911. Realeksamen fra Aarhus Katdralskole 1927. Elev i Aarhus Privatbank 1927, assistent s. s. 1930.

F. 2. Thorvald M. Kelstrups børn:

F. 2. a. OLUF KELSTRUP, født i Aasum 18. Maj 1902, hjemmedøbt 20. s. m., død 21. Maj 1902.

F. 2. b. ESTER KELSTRUP, født i Rønninge 4. April 1903, realeksamen fra Frk. Jørgensens Skole, Odense 1921. Elev paa Odense Seminarium 1925—28. Lærerinde ved Marie Jørgensens Pigeskole, Odense, 1928—30. — Gift 10. August 1930 med **VIGGO KNUDSEN**, født 15. Januar 1902 i Brylle. Student fra Odense Katedralskole 1921. Handelsskole 1921—22. Ansat i firmaet Marius Madsens Eftf., Odense, 1923. Bogholder i samme firma 1924. Hans forældre er møller og købmand *Hans P. Knudsen*, f. 9. Maj 1869, og *Karen Kirstine, f. Andersen*, f. 21. December 1871.

F. 2. c. ERLING KELSTRUP, født i Rønninge 31. Juli 1904. Askov Sløjdskole 1918—19, i lære hos snedker H. A. Bendixen, Bredsten 1919—22. Bronzemedaille for svendestykke. Arbejdede som svend i Askov og Odense. Paa Odense Seminarium 1925—28. Vikar i Korsør og Rudkøbing, forskellige kursus. Timelærer 1. Januar 1931 i Ringsted, fast ansat i Korsør 1. September 1931.

F. 2. d. UFFE KELSTRUP, født i Rønninge 24. Marts 1907. Student fra Odense 1925. Stud. med.

F. 2. e. ARNE KELSTRUP, født i Rønninge 22. Juli 1909. I smedelære 1923—27. Elev paa Odense Maskinteknikum 1927—30. Ansat ved Frichs Fabrikker, Aarhus, 1930.

F. 2. f. MOGENS KELSTRUP, født i Rønninge 25. December 1911. Student fra Odense 1930. Stud. theol.

F. 4. Agnes M. M. Kelstrups børn:

F. 4. a. DORTHEA KELSTRUP GRUE, født i Odense 24. November 1911. Eksamen fra Fyns Handelsdagsskole 1930. Ansat paa Odense Nattevagtselskabs kontor s. aar.

F. 4. b. PALLE KELSTRUP GRUE fødtes i Odense 16. Maj 1913. Død 1. April 1914.

F. 5. J. F. Valdemar M. Kelstrups datter:

F. 5. a. **GUDRUN KELSTRUP**, født i Sdr. Felding den 17. April 1909.
Har bl. a. været elev paa Glamsbjerg Efterskole, Køng Højskole,
Sorø Husholdningsskole, Askov Højskole (1930—31).

F. 6. Holger Chr. M. Kelstrups børn:

F. 6. a. **AGNETE KELSTRUP**, født i Kolding 7. November 1909.

F. 6. b. **GUNNAR KELSTRUP**, født i Kolding 27. Januar 1911. Student
fra Kolding 1929. Stud. med.

F. 6. c. **JØRGEN KELSTRUP**, født i Kolding 25. Januar 1913.

F. 6. d. **NORA KELSTRUP**, født i Kolding 25. November 1914.

F. 6. e. **HELGA RAGNHILD KELSTRUP**, født i Kolding 16. April 1916.

F. 8. N. A. Halvor M. Kelstrups børn:

F. 8. a. **INGRID GRUE KELSTRUP**, født i Kølstrup 7. September 1909,
død 3. April 1910.

F. 8. b. **OLAV GRUE KELSTRUP**, født 26. Marts 1911 i Langtved. Stu-
dent fra Odense 1929. Stud. mag.

F. 8. c. **VAGN GRUE KELSTRUP**, født 6. August 1912 i Langtved. Real-
eksamen fra Ullerslev Realskole 1929. Elev i Fyens Disconto Kasse
1. Oktober s. aar.

F. 8. d. **ELLEN MARGRETHE GRUE KELSTRUP**, født Langtved 19.
Februar 1916.

F. 8. e. **ESTRID MAGDALENE GRUE KELSTRUP**, født i Langtved 19.
December 1918.

F. 8. f. **BENT GRUE KELSTRUP**, født i Langtved 9. Marts 1923.

F. 10. Valborg M. M. Kelstrups datter:

F. 10. a. **VIBEKE DYRE**, født i Korsør 10. Maj 1919.

4. GENERATION.

F. 1. a. Inger Høgsbro Kelstrups børn:

F. 1. a. I. **LEIF DYBKJÆR**, født 9. Marts 1930 i Aalborg.

F. 1. a. II. **JYTTE DYBKJÆR**, født 3. April 1931 i Aalborg.

G.



**SØREN PETER CHRISTIAN
BENDER**



**MARIE CATHRINE
GLØERFELDT**

og deres efterkommere.

SØREN PETER CHRISTIAN BENDER fødtes i Allerup den 4. Oktober 1844, og blev døbt i Sønder-Broby kirke den efterfølgende 17. November og konfirmeret den 18. Oktober 1858. Efter sin konfirmation kom han i lære hos onkelen, bagemester Frederiksen i Kerteminde, og blev svend i 1863. Den 1. Juli 1869 etablerede han sig som bagemester i Sdr. Næraa, men flyttede 1892 til Odense, hvor han aabnede forretning paa Overgade i den gamle ejendom Jordan, bygget 1582 af Oluf Bager. Forretningen fik hurtigt en stor kundekreds baade i byen og oplandet. Ogsaa blandt fagfolk blev Søren Peter Chr. Bender anerkendt for sin dygtighed. Han var blandt indbyderne til at starte Fyns Stifts Bagerforening og blev paa stiftelsesmødet den 10. Juni 1893 valgt til foreningens første formand. I 1906 fungerede han som dommer paa Nordisk Bage- og Konditorudstilling i København. Desuden blev han bestyrelsesmedlem i Fællesorganisationen og Centralforeningen og endelig æresmedlem af Fyns Stifts Landbagerforening.

Den 19. Marts 1910 døde Søren Peter Chr. Bender.

Den 5. April 1870 blev han gift med **MARIE CATHRINE GLØERFELDT**, der var født den 29. Juli 1844, og som døde 11. Marts 1905. Hun var datter af guldsmed i Assens *Casper Frederik Gløerfeldt*, f. 1802, og *Pauline Holm*, f. 1807. (Se forøvrigt om hendes slægt bag i bogen).

Søren Peter Chr. Benders og Marie C. Gløerfeldts børn omtales i:

2. GENERATION.

G. 1. MAREN PAULINE BENDER fødtes i Sønder-Næraa den 5. Januar 1871. Blev uddannet hos Karen Jørgensen, Højskolehjemmet, Odense. Var senere i København hos oberstinde Müller og en del aar hos folketingsmand Harald Holm, Københavns Højskoleforening. Paa Ryslinge Højskole 1894. Fortsatte efter faderens død med stor dygtighed forretningen paa Jordan indtil 1928.

G. 2. EMILIE BENDER fødtes i Sdr. Næraa 22. Juni 1872. Uddannet paa herregaarden Bramstrup og Sorø Højskole. Gift 10. December 1901 med **JOHANNES CICILIUS LARSEN**, født i Lille Viby, Dreslette sogn, 14. Oktober 1872. Landmand indtil soldatertid 1892, gik derefter over til handelen (en tid paa Odense Kalkværks kontor). Fik assuranceforretning 1901. Er nu generalinspektør for Fyn i Nordisk Livs- og Ulykkesforsikring A/S. Johannes Larsens forældre var gaardejer *Jacob Larsen*, f. 3. Oktober 1830, død 27. April 1877, gift 4. April 1857 med *Ane Kathrine Steffensen*, født paa gaarden Holvevang 18. August 1834, død i Viby 3. Marts 1913. Deres 2 børn omtales under 3. generation: G. 2. a. og G. 2. b.

G. 3. HANSINE BENDER fødtes i Sdr. Næraa 25. Juni 1873. Efter endt handelsskoleuddannelse ansat paa fabrikant Stokkebys kontor i Odense. Død 23. September 1901.

G. 4. MINONA BENDER fødtes i Sdr. Næraa 13. August 1874. Død den 10. November 1921. — Gift 24. November 1903 med urmager **PEDER CHRISTIAN LARSEN**, født den 18. Oktober 1871. Kom i urmagerlære hos sin morbror, Niels Christensen, i Askov, 1. Oktober 1887. Derefter paa den danske urmagerskole, hvor prøve aflagdes, og resultatet blev: karakteren ug og en flidspræmie. Derefter medhjælper i København, Svendborg, Odense. Havde derefter i 2 aar egen forretning i Kerteminde, men blev saa (1902) tilbudt plads hos firmaet I. C. Filtenborg, Aarhus, hvor han var til 1931; de sidste 10 aar som lagerchef. 1931 arvede han sin onkels og læremesters forretning i Askov. — Peder Christian Larsen er søn af støberiarbejder i Nykøbing M. *Lauritz Peter Larsen*, født den 2. December 1843, død 26. Januar 1889, og *Maren Cecilie, f. Christensen*, f. 19. December 1844, død 13. Marts 1923.

Minona Benders og Peder Christian Larsens søn omtales under 3. generation: G. 4. a.

G. 5. HANS ANDREAS BENDER, født 16. August 1876 i Sdr. Næraa.

Blev døbt i Hesselager kirke 4. September s. aar. Kom 1891 i lære hos faderen og blev udlært 1895. Arbejdede som svend bl. a. hos Schlenzig i Aalborg, Holle i Aarhus og i Køge, indtil han 1906 begyndte forretning i Frederikshavn, som han drev til sin død den 23. April 1929. Gift 24. December 1914 med **MARGRETHE CHRISTENSEN**, født i Frederikshavn den 13. Juli 1881. Hendes forældre var skomager *Christian Christensen*, f. i Frederikshavn 24. Maj 1848 og *Mathilde Sørensdatter*, f. 30. December 1849?.

G. 6. FREDERIK GLØERFELDT BENDER fødtes den 28. August 1880 i Sdr. Næraa. Stod i lære hos manufakturhandler Lerche, Odense, fra 1. Maj 1895 til 1. Maj 1899. Var derefter i Faaborg i 2 aar og senere i Sorø. Satte sig ind i handel med herreekviperings hos fætteren, Holger Kelstrup i Kolding 1905—06, hvorefter han aabnede sin egen herreekviperingsforretning London-Magasinet i Aalborg den 5. Oktober 1906.

G. 7. FRODE BENDER fødtes i Sdr. Næraa 3. August 1884. Blev uddannet hos boghandler Bager i Faaborg 1. Maj 1899—1. Maj 1903. Blev i tiden 1. April 1909 til 1. April 1911 uddannet i handel med herreekviperings hos Holger Kelstrup, Kolding. Derefter hos broderen Frederik G. Bender, i hvis forretning — London-Magasinet — han i 1920 optoges som medindehaver. — Gift 5. Februar 1914 med **VIKTORIA OTTILIA DAVIDS**, f. 12. December 1891 i Aalborg. Datter af bødkermester *Fritz Vilhelm Davids*, f. 31. December 1849, død 23. April 1923, og *Johanne Marie Mikkelsen*, f. 29. Juni 1850, død 27. November 1917.

Frode Benders og Viktoria O. Davids' børn er omtalt under 3. generation: G. 7. a. og b.

G. 8. ASTA MARIE BENDER fødtes i Sdr. Næraa 13. Maj 1887. Gift den 19. November 1910 med **BRUNO WENGEL ANDRESEN**, der 1912 fik navneforandring til **WANGEL**, født d. 17. Maj 1887 i Vester Taastrup. Præliminæreksamen i Løgstør 1903. Blev udlært som købmand i Ebeltoft 1906. Handelsskoleeksamen paa Den jyske Handelshøjskole i Aarhus 1909. Bogholder hos Jørgen Jensens Eftf., Vestergade, København, 1909—12. Assurandør fra 1912. Bruno Wangel er søn af dyrlæge i Løgstør *Georg Karl Vilhelm Andresen*, f. 27. Juli 1853, død 19. Juni 1921, og *Louise Sofie*, f. *Wengel*, f. 23. September 1855, død 1. Marts 1929.

Asta M. Benders og Bruno Wangels børn omtales under 3. generation: G. 8. a. og b.

3. GENERATION.

G. 2. Emilie Benders børn:

G. 2. a. **HELGE BENDER LARSEN**, født i Odense 20. Maj 1903. Udlært hos manufakturhandler Lerche, Odense, 1922. Kommis i Odense, Aarhus, Berlin. Eksamen fra Fyns Handelsdagsskole 1926. Overtog 15. Sept. 1931 Jens Kjeldsens udsalg i Odense.

G. 2. b. **POUL BENDER LARSEN**, født i Odense 2. April 1913. Præliminæreksamen fra Kursus af 1878, Od. 1930. I manufakturhøjskole i Crome og Goldschmidts udsalg i Odense.

G. 4. Minona Benders søn:

G. 4. a. **GUNNAR PETER BENDER LARSEN**, født den 11. September 1907. Død den 13. s. md.

G. 7. Frode Benders børn:

G. 7. a. **JØRGEN IB BENDER**, født 2. August 1914.

G. 7. b. **INGER GLÖERFELDT BENDER**, født 26. Januar 1916.

G. 8. Asta M. Benders børn:

G. 8. a. **GUNNAR WANGEL**, født 9. April 1911. Udlært ved handelen (Budtz Müller, Kbh.) 1930. Fra 1. Maj 1931 paa en foto-fabrik i Dresden. Kursus fra 15. September 1931 til 15. Januar 1932 paa Fotografisk Handelshøjskole, Dresden.

G. 8. b. **BODIL WANGEL**, født 1. Marts 1918.

H.



CARL HENRIK BENDER



ANNA THYGESEN

og deres efterkommere.

CARL HENRIK BENDER fødtes i Allerup den 22. Juli 1846 og blev den 6. September næsteften holdt over daaben i Sønder-Brody kirke af morbroderen Rasmus Sørensens kone, Marie Kirstine Hansdatter, fra Haagerup. Efter konfirmationen den 7. Oktober 1860 lærte han skomageriet og nedsatte sig saa som mester i Hesselager. Blev senere restauratør og indehaver af en trikotageforretning i Odense. Derefter skomager i København. Død den 20. Marts 1926. — Gift den 11. April 1875 med **ANNA THYGESEN**, født i Gjedesby paa Falster den 11. April 1847, død i København 15. April 1922. Hendes forældre var gaardejer i Gjedesby *Thyge Rasmussen*, født 1808, død 1848, og *Karen Rasmusdatter*, født 1808, død 1857. (Se iøvrigt om Anna Thygesens slægt bag i bogen.)

Carl Henrik Benders og Anna Thygesens børn omtales derefter i 2. generation.

2. GENERATION.

H. 1. BETTY BENDER, født i Hesselager 5. Marts 1876, hjemmedøbt 15.

Marts, i kirke 21. Maj s. aar. Bosat i København siden 1893, hvor hun har drevet pensionat og nu lejer værelser ud til studerende.

H. 2. HANS ANDREAS BENDER, født 19. Marts og døbt 14. April 1878 i Hesselager. Død 29. Januar, begr. 4. Februar 1880 i Odense.

H. 3. ANNA BENDER, født 19. Februar 1879 i Odense; død 29. December 1901 i København.

H. 4. ANDREAS FREDERIK BENDER, født 8. Juni 1881 i Odense. Ansat i Store nordiske Telegrafskabselskab 1899—1907, hvorefter han rejste til Amerika, hvor han nogle aar havde en cementfabrik. Har en tid boet paa Filipinerne. 1930 igen rejst til U. S. A. Gift med amerikansk dame.

Deres datter omtales under 3. generation: H. 4 a.

H. 5. HANS JØRGEN BENDER, født i Odense 10. Oktober 1882. Elev paa Svaneapoteket i København. Medhjælpereksamen 1903, exam. pharm. paa Gørding Apotek 1903—04, cand. pharm. 1906. Paa Sølvtorvets Apotek 1907. Naskov Apotek 1908. Dispensator paa Nakkebølle Fjord Sanatorium 1911, kandidat paa Brønderslev apotek 1914, Hjultorvets Apotek i Viborg 1915. Provisor paa Svaneapoteket i Odense 1918. Stifter af Farm. Rejseforening, bestyrelsesmedlem af Dansk Farmaceutforening, redaktør af Farm. Tidende. — Gift i Viborg 3. November 1907 med **KIRSTINE HENRIETTE PETERSEN**, født den 10. Maj 1884. Datter af mølle-ejer *Peter Brundum Petersen*, Vindt Mølle, f. 8. August 1851, død 18. Juli 1916, og *Frederikke Jansen*, f. 10. April 1851.

Deres 3 børn omtales under 3. generation: H. 5. a—c.

H. 6. CARL BENDER fødtes i Odense den 12. Februar 1885. Rejste 1905 til Amerika. Kunstmaler og illustratør ved amerikanske blade. Død 8. November 1926. Gift 1. gang med **PHYLLIS** — — —. Gift anden gang med **ELISABETH DEWING**, amerikansk forfatterinde, datter af maleren *Thomas Dewing*.

Carl Benders søn af første ægteskab: H. 6. a. omtales under 3. generation.

3. GENERATION.

Om Andreas Frederik Benders (H. 4.) datter:

H. 4. a. vides kun, at hun er født 1920.

H. 5. Hans Jørgen Benders børn:

- H. 5. a. OTTO BENDER**, født i København 22. Februar 1909. Død 27. Oktober 1927.
- H. 5. b. ERLING BENDER**, født i København 20. Juli 1910. Student fra Odense Katedralskole 1930.
- H. 5. c. CARSTEN BENDER**, født i Vester Skerninge 6. Januar 1912. Assistent i Handelsbanken i Odense.

H. 6. Carl Benders søn:

- H. 6. a. CARL BENDER** er født 1915 i Amerika.

I.



FREDERIK ANDREAS BENDER

FREDERIK ANDREAS BENDER fødtes i Allerup den 23. Februar 1849 og blev døbt den 9. April s. aar. Konfirmeret 12. April 1863. Han var sømand og var bl. a. med barkskibet *Catarina* jorden rundt paa et treaarigt togt (1866—69). Var som marinesoldat paa fregatten Sjøælland med ved festlighederne i anledning af Suez-kanalens aabning den 17. November 1869. Han tog styrmandseksamen paa Bogø Navigationsskole og fik hyre som styrmand paa et skib (brig eller bark *Fanny*), der skulde sejle fra Danmark til Hull og videre til troperne. Skibet naaede imidlertid ikke til England, det er sikkert forlist med mand og mus i Vesterhavet (1874).

HANS JØRGEN BENDER.

HANS JØRGEN BENDER fødtes i Allerup den 20. September 1851 og blev døbt den 2. November s. aar i Sdr. Broby kirke. Han boede i sine drengenaar hos sin morbror, Rasmus Sørensen, der havde gaarden Heldbjerg i Brahetrolleborg sogn. Han gik derfor i den bekendte rewentlovske skole Ludvigsminde og blev konfirmeret 1. Oktober 1865 i Brahetrolleborg kirke. Plejeforældrene havde selv ingen børn, og det har sikkert været deres mening, at han skulde overtage gaarden efter dem, men han vilde ud i verden og se sig om og rejste derfor til Amerika 1. September 1874. Han bosatte sig i staten Nevada, og søgte efter sølvaarer i denne bjergfulde egn. Han var hjemme i Danmark fra 16. September 1890 til 15. Februar 1891. Rejste derefter til Amerika igen, hvor han døde ugift ca. 1910.

Under sit ophold herhjemme fortalte han en del om sit liv som sølv søger i Amerika. Det var næsten som at læse i guldgraver- og pionéromanerne. De boede ude i telte i bjergene, men havde den praktiske skik, at de, inden de gik ind i en andens telt, altid maatte give sig til kende først, da de ellers risikerede at blive skudt, saa snart de stak hovedet inden for i teltet. — Hans Jørgen Bender fortalte ogsaa, at han engang havde fundet en stor sølvklump, som han gravede ned i jorden inde i sit telt for at skjule den. En eller anden maa have kendt gemmestedet, for da han en dag efter en udflugt vendte tilbage til teltet, var klumpen stjålet, og han fik den aldrig mere.

Da vi ikke har kunnet fremskaffe noget billede af Hans Jørgen Bender som af de andre søskende, vil vi herefter citere nogle uddrag af nogle af de breve, han mellem aar og dag sendte hjem.

Washoe City, 25. December 1874. — Du undres vist over at faa Brev fra Guldlandet. Den der skriver disse Linier er en der er Rejst imod sin Afdøde Moders sidste Villie imod sine Sødskende imod sine Plejeforældres men Gud ved hvad det kan være godt for. — Saa vilde jeg til Amerika det faldt mig netop ind En Dag at jeg stod at Arbejde. Der var noget men jeg var forlovet det slog fejl. — Rejsen hertil gik nogenlunde godt af. — Vi kom til Filadelfia, derfra til Pitsburg. Cigago, der laa vi en Nat (den 28. September) paa Hotel Skandinavien. Der var flere Dæner deriblandt en der var kommen fra Australien. — Den 11. Oktober kom vi Kl. 11 til Reno i Nevada det er lige Paa Grænsen ind til California det varede ialt 12 Dage og Nætter. Vi kørte ialt paa Pacifik Banen fra Filidelfia til Reno 2780 Mile fra Reno til Empire ialt 38 Mile der kom vi til om Morgenen Kl. 5. — Den første Dag at jeg gik ene ud i Verden for at faa Arbejde var det min Plan at gaa til Reno derfra med Banen til Sacramento via S. Francisko mine Penge vare slupne op paa 5 Dollar i Guld, men Christian han

laante mig 25 Dollar i Guld et Brød Smør og Ost, dermed et kærligt Farvel saa ud i Verden. Ude paa Prærierne mødte jeg en Flok vilde der var henved 40 med Krigere, Fruentimmer og Børn. Malet røde i Ansigtet med hvide Pletter ned af Næsen og Kinderne, de gjorde mig intet ondt. Kl. 3 Ef. kom jeg til Washoe der fik jeg Arbejde samme Dag. En Dansker kom paa samme Tid ind i Salonen han gav mig en Dollar i Guld, han var fra Aarhus og har været her i 10 Aar den Dag havde han solgt Kreaturer for 10,000 Dollar i Guld, hans Navn var Sørensen han sagde til mig: spar og tjen, jeg ejede ikke en Centy dengang at jeg kom til Amerika men nu er jeg en Rig Mand. Han skaffede mig en Plads jeg skulde kjøre Brende til Werginia og jeg skulde have 75 Dollar om Maaneden, jeg takkede ham Mange Gange for hans Goheed. Men saa kom jeg i Tanker om jeg vilde ikke jeg kom til en Bornholmer som hedder Marker der er plendig Arbejde Aaret rundt, der fik jeg for 14 Dage 26 Rdl. 3 Mk. 4 Sk. Fra 1. November og til Juni Maaned skal jeg have 30 Dollar i Guld en Dollar i Guld er 1 Rd. 5 M. 6 Sk. Dansk. Men til Sommer faar jeg 2 Dollar om Dagen og min gode Kost. — Jeg har ikke været syg en Time siden at jeg forlod det gamle Land. — Da Sneen kom ophørte Arbejdet for Marker. Men saa hugger vi Brende paa Accord, næste Vinter vil jeg om Alting gaar vel tage Contragt for mig selv. Rejse her er kostbart bliv paa et Sted. Tjener jeg godt kommer jeg hjem paa Besøg 76 Udstillingen i Filadelfia. Idag har jeg været paa Jagt jeg var inde paa California Grund her er store Bjerge her 10 a 11000 Fod høje. Her er vilde Dyr Bjørne Løver [!] Ulve m. m. Her paa Bjerget er der flere Fynboer. Du kan tro her drives Hazarspil, en Bornholmer har vundet Mange Hundre Dollar. Jeg har sat mig for Hjemme fra Aldrig mer Spil om Penge. Jeg vil tjene og spare sammen. — Her omkring er en af de Farligste Pladser, her er saa mange Svaffer (?) og vi har Alle Revolver paa. Paa Banen fra Cigago kom jeg i Følge med Snedkerens Søren fra Haarbye, han vilde til St. Francisko. Han spillede Alle sine Penge bort paa Banen. Dengang vi naaede Omaha i Nebraska trak han sin Frakke af i Pant for Overvegt. — Cigago er en rigtig Røverhule. Byen er 28 Mile lang. Politiet skød 3 Aftener føren vi kom dertil uden for Hotellet. —

Lovelocks Station 29. April 1877. — Nu er jeg selv Ejer af Land her i America. Det er i Staten Nevada, Humbolt Caunty. Det er det fineste Land at jeg haver seet, det er paa en Dalstrøg imellem Bjerge, men her Regner det Aldrig, derfor skal vi lade Vandet gaa over det igennem Grøfter. Landet er kun 2 a 3 Aar siden det blev Beboet. — Jeg var den 9. April inde i Hovedstaden Carson City og tog mine Americanske Borgerbrev. Jeg maatte gjøre Ed paa, at frasige Alt Huldskab og Troskab imod den Danske

Konge og hans Regiment og være de Forenede Stater tro, det vil jeg være. — Derpaa tog jeg 80 Acres Land op for 1½ Dollar, men om 3 aar skal jeg give 200 mere det er billigt og jeg kan sælge det til næste Aar eller mer og faa det betalt godt. — Her er ikke saa faa Miner her omkring bliver der opdaget flere Miner gaar Landet op i Priser. Jeg troer jeg skal tjene godt, iøvrigt er Jeg tilfreds med hvad jeg har faaet. Jeg lider godt America. Aldrig har Jeg fortrudt min Rejse. Jeg hører Hjemme fra at Folk køber dem et Hus eller Gaard og skylder saameget derpaa at hvad Jeg kan se kommer de Aldrig ud af Gjælden. — Tiderne her er meget daarlige her er saa mange Folk og flere store Pengemænd er gaaet fallit, det er her som i Danmark. — Jeg spørger Mig selv hvad skal jeg Hjemme. Jeg har ingen Ro der. Jeg er født i Danmark, og mit Hjerte og Sind er Dansk. I 23 Aar var jeg i Danmark, men Alle mine Ønsker og Forhaabninger blev skuffede. Jeg var Aldrig rigtig glad, det følte jeg selv Indvendig, men hvorfor vidste Jeg ikke selv rigtig. Det var kun En Vej for Mig det var prøv America for en 4 a 5 Aar er det Herrens Villie at det skal ske haver Jeg godt af at se fremmed Skik. Jeg skrev hjem ifjor da jeg fik Brev fra Mine Forældre paa 4000 Rdl. —

Lovelocks Station 17. Juli 1878. — Nu er der gaaet omtrent 4 Aar og de ere gaaet hurtigt for Mig til hvilket ere jo godt, saa Du kan se kjære Broder at jeg lider det Frie America godt o, hvilket dejligt Clima og Land der er her Jeg har nu fundet Et dejligt Stykke Land her den 7 September skal Jeg in til Carson City og der betale 2½ Dollars i Guld for Acren paa Land-Kontoret. Jeg Erindre Du skrev Mig til for 2 a 3 Aar siden at 4000 Rdl. Dansk hvar Mange Penge at tjene og det er det ogsaa paa En Maade men gaar Alt vel skal Jeg nok have det til Mit 28 Aar, det kan jeg godt have men Maaske mere. —

Rye Patch 8th Februar 1880. — Sidste Aar var daarligt for mig jeg tapte flere Hundrede Dollars, men nu haver jeg sagt Farvel til Landvæsenet her i Nevada og gaar nu til Miningen. Jeg haaber at jeg vil have god Lykke. — Jeg haver nu En Mine, som Oren er Analyseret til 103 Dollars a (Ton) 2000 Pund. Jeg haver kaldet den ved Navn Saratoge. Det skal blive min Pengekasse for Fremtiden. Jeg venter at tage 203 Ton ud hver Uge for Altid og mere maaske. Lidt før Jul havde jeg Brev fra mine Forældre Haagerup da bad Moder mig om Et Stykke Sølv eller Guld jeg svarede: der skal blive hende Et Stykke Sølv sendt føren July vil Alt gaa vel for mig. og det skal blive et Stykke paa 25 a 30 Pund. — Minen ligger 15 Mile fra Jernbanen og jeg haver at hente Vand det er paa En daarlig Plads, men i Almindelighed er der Guld og Sølv paa saadanne Steder. Lige

meget jeg skal gjøre det godt. — det er den bedste Forretning der findes i Verden at have En Guld og Sølv Mine. — Jeg gaar En Tour til California og San Francisco om 2 Maaneder derfra gaar jeg En Tour til Honolulu. Billetten fra San-Franccisca og tilbage koster 70 Dollars og jeg haver Lyst til at se Sydhavs-Øerne, og saa gaar jeg til Denmark. — Hvordan lever Wilhelm Jeg troer jeg vil bygge Et Bageri til Wilhelm og lade Søster Severine bo i samme Hus, Jeg vil nu faa gode Raad dertil. —

Rye Patch. Nevada 18 Maj 1880. — Jeg haver her at betale om en Maaned 1200 Dollars for Arbejds løn m. m. det er en Smuk Sum det vil blive omtrent 2300 Rdl. Dansk. se det skal betales føren jeg kan gaa Hjem til Eder. Men saa er der ogsaa Sølv for mange Penge igjen, men hvormeget det vil blive tilovers til mig kan jeg ikke med Bestemthed sige men jeg haver En god lille Mine saa det skal nok komme tilbage igjen det staar ikke saa længe paa . —

White Plains Sta. Nevada North America September 9the 1891. — Mange Tak for Eders Gæstfrihed — Jeg kom over her Rask og glad ved hele Rejsen det tog 18. Feb.—18. Marts. Og Rejste strax til denne Stat. — Begyndte at arbejde 1. April i 43 Dage Efter fandt jeg i Dybde 35 Food En Sølv Ore 6 Food Tyk og meget Rigt i Sølv. — Jeg tog en Tour her ned til White Plains da den varme Tid begyndte da blev jeg Indlemmet med to Andre i En Gold Mine hvor jeg haver Arbejdet hver Dag siden. Det er god Gold Ore og til Foraaret skal vi bygge en Mølle, ja baade for Sølv og Gold Ore. Sølv er nede i Prisen innu ogsaa er Antimony gaaet ned over $\frac{1}{2}$ Part fra i Foraaret. Men Gold er Gold det haver sin bestemte Pris. —

White Plains. Nevada January 24th 1892. — Jeg er 75 Food inde med min Tunnell jeg tænker at komme til Oren om 2 Maaneder eller før den Tid. Finder jeg saa godt kan jeg sælge den til en god Pris paa Tiden kan jeg sælge for nogle faa Tusinde Dollars men jeg tager selv min Chance at se først. Den Mine jeg solgte er Værdi over 1 Mill. Dollars idag og der tales om at Comp. vil sælge og saa prøve paa at købe mig ud. —

Rye Patch July 14. 1892 Nevada. — Men da jeg kom her til var den Antimony Mine solgt blot nogle faa Dage før jeg kom her da vare Alle Pengene betalte. Schmidt som jeg betroede min Mine til at holde i forvaring til jeg kom tilbage, vilde ikke lade mig faa den men nu haver jeg faaet den, men med stor Besvær og Omsvøb. Ja han kan ikke taale at se mig for det. Ja det var mig En kostbar Tour den til Danmark ikke Udgiv-

terne til Danmark at Regne for Noget, men dem to Antimony Miner dem jeg betroede til mine Venner, den jeg betroede til En Finlænder haver jeg ikke faaet tilbage ennu Omenskjøndt jeg haver at gjøre for 50 Dollars sidste Aar, men jeg venter paa dette Aar at faa Finlænderens Mine Da Antimony Metallet er faldet meget i Prisen, men det betyder intet det kan Stige i Prisen igjen. — Jeg haver nu En Tunnel 225 Fod lang og jeg haver at løbe den maaske 200 Fod længere det er jo kostbart men vil betale sig naar jeg kommer til Sølv-Aaren. —

Rye Patch 7. August 1892. — Sølv er meget billigt paa Tiden ja saa lavt nede 86 cts istedet for 1 Dollar 29 cts. Jeg haver ogsaa forandret Plads nemlig jeg haver kjøbt ind 6 Mile herfra i et Rigt Gold Mine der er Land nok til at Arbejde med 14 Mand og flere for hele mit Livstid. Ja mine Naboer er En By paa 200 Chinesere og de haver saa Rige Gold Vaskninger i de sidste 6 Aar haver de vasket flere Millioner Dollars ud. Jeg haver kjøbt ind med En Engelskmand En god Mand og Goldvasker jeg skal betale Alt til 10 September. det er saa Rigt at ved Juletid skal jeg nok faa Alle mine Penge tilbages og maaske mere det er det Rigeste Gold Land i de Forenede Stater jeg skylder blot i Eders Penge 1500 Kr. Saa er det ligesaa godt at sende Kreditforeningens Penge over jeg kan faa 10 pCt af mine Penge her og good Pant og Sikkerhed ligesaa godt her som i Danmark. — jeg skal lave mit Testament naar jeg faar mine Penge saa i Tilfælde af min Dø i kan beholde dette Udmærket Gold Land. — jeg skal ikke Ødelægge nogle af de Penge men de kan hjælpe mig til meget og for hele Familien. det er den beste Handel jeg haver gjort i mit Liv. —

Winnemucca, Nevada Sept 10. 1892. — idag haver jeg faaet Vexlen Udbetalt i Guld. Derfor send ikke flere. Jeg faar ikke Brug for dem Alle. — I skal snart høre fra mig igjen. Min Skulder er nu saa godt kommet sig at jeg begynder at Arbejde Mandag, I vil høre gode Nyheder føren Jul. —

I 1894 modtog Hans Jørgen Bender resten af de penge, han havde staaende i dansk bank (3000 Kr.), og han sendte derefter følgende kvittering hjem:

Kennedy 18. July 1895. Humbolt Co., Nevada. U. S. Amerika.

Hermed giver jeg Qvitering. For Alle mine Penge i Danmark, dem haver jeg Alle modtaget fra min Broder Søren Peder Bender i Odense, der efter mit Eget Ønske. Ved mit fulde Sunde Forstand. Oversent til mig her i mit Hjem og er Alle Ærligt Modtaget af mig. Og jeg haver ikke mere Krav paa Penge i Danmark.

Hans Jørgen Bender.

K.



RASMUS WILHELM BENDER



ELISE SØRINE MEYER

og deres efterkommere.

RASMUS WILHELM BENDER, den yngste af søskendeflokken fra Allerup, fødtes den 1. Marts 1854 og blev døbt den 13. April samme aar i Sdr. Broby kirke. Stod efter sin konfirmation den 19. April 1868 i snedkerlære i 4½ aar hos sin svoger, Hans Jørgen Bendixen, i Øster Hæsinge. Kom derefter i lære hos svogeren baker Niels Nielsen i Haarby i 3 aar. Arbejdede som svend hos konditor Østerby i Assens. Fik saa, efter at have været soldat, egen forretning i Hesselager. Forretningen gik ikke godt, og han fik igen arbejde hos baker Nielsen i Haarby. Her blev han i 3 Aar, indtil han saa 1884 begyndte forretning i Nyborg, som han drev i 29 aar, til 1914. Læs iøvrigt det efterfølgende afsnit om R. Wilhelm Benders erindringer.

Den 8. April 1881 blev han gift i Haarby kirke med **ELISE SØRINE MEYER**, der var født i Assens den 14. Januar 1849, og som baade før og 3 aar efter deres giftermaal virkede som lærerinde i Haarby, hvilken virksomhed hun tillige havde haft i sin fødeby Assens og en kort tid i Dreslette.

Elise S. Meyers forældre var *Christian Thorbjørn Meyer*, f. 1821, og *Caroline Marie Cathrine Hansen*, f. 1818, død 1893. Se iøvrigt om hendes slægt bag i bogen. .

Rasmus Wilhelm Benders og Elise Sørine Meyers 4 børn omtales derefter i:

2. GENERATION.

K. 1. HANS CARL BENDER, født den 14. April 1883. Efter sin konfirmation 1897 kom han i bagerlære hos sin fader, og blev saa udlært 1901. Som svend arbejdede han en kort tid i Kolding og Varde, kom saa til København, hvor han var hos konditor Skov fra 1902—05. Hans C. Bender rejste derefter til Tyskland, hvor han arbejdede et aar i Berlin og derefter i andre byer. I 1907 vendte han tilbage til Danmark og arbejdede nu forskellige steder som svend, indtil han 1911 fik forretning i Esbjerg. Her var han i 3½ aar og blev saa bestyrer af sin kusine, Pauline Benders bageri, Jordan, i Odense. Da hun i 1928 holdt op med forretningen, begyndte han selv bageri i Nyborg. — Den 30. April 1911 blev han gift i Nyborg med **ANDREA HANSINE HANSEN**, født den 23. April 1887. Datter af sergent, sygehusforvalter i Nyborg *Jørgen Hansen*, født 22. Oktober 1860, gift 2. April 1886 med *Lydia Hansine Bonnesen*, f. 25. August 1861.

Deres 4 børn omtales under 3. generation: K. 1. a. til K. 1. d.

K. 2. KRISTINE MARIE CATRINE BENDER, født den 10. Maj 1886.

Efter sin konfirmation var hun hjemme og hjalp sine forældre i hus og forretning i 4 aar. Var fra 3. Maj til 30. Oktober 1904 paa Horne Højskole, hvor hun bl. a. lærte kunstbroderi, i hvilket hun senere (fra 15. Oktober 1927) har givet undervisning til børn og unge piger. Den 1. Januar 1915 blev hun gift med **PEDER JOHANSEN HJORT**, født den 21. September 1890 i Ribe. Han havde snedkerforretning i Aarup fra 1917—1925, hvorefter de flyttede denne til Gundstrup paa nordfyn. Peder J. Hjorts forældre er snedker og billedskærer i Ribe *Niels Andersen Johansen Hjort*, f. 3. December 1858, og *Mette Christine Clausen*, f. 8. Februar 1854 i Ribe.

Kristine M. C. Benders og Peder J. Hjorts 5 børn omtales under 3. generation: K. 2. a.—e.

K. 3. KAREN LOUISE BENDER fødtes den 6. November 1888 i Nyborg.

Paa Sorø Husholdningsskole 1910. Et aar plads i England. Gift 30. Juli 1916 med **NIELS CHRISTIAN LARSEN**, født den 26. Marts 1889. Hans forældre var gaardejer i Ishøj pr. Taastrup *Christian Larsen*, f. 13. Marts 1846, død 2. Oktober 1922, og *Sidse Marie Andersdatter*, f. 28. Oktober 1860, død 14. August 1915. — Chr. Larsen har haft kursus paa

Askov Højskole 1908—09, og 1909—10 og højskolelærerkursus s. s. 1910 og 1911. Lærereksamen 1914 fra Blaagaard Seminarium. Statens etaarige kursus 1911—12 og forskellige feriekursus i ind- og udland. Lærer ved Sofienberg Højskole 1. Nov. 1910—31. Marts 1911 og ved Nyborg prv. Realskole 1916. Førstelærer i Hørdum 1918. Formand for Centralafholdelsesforeningen for Thy og for Hassing herreds lærerkreds. Formand eller bestyrelsesmedlem i forsk. venstre-politiske foreninger. Formand og bibliotekar for Skyum-Hørdum folkelige børnebogsamling samt tillidsmand i forsk. andre lokale foretagender og foreninger, ligesom han er medarbejder ved nogle af egnens blade.

Deres 10 børn omtales under 3. generation: K. 3. a. til j.

K. 4. ELIS WILHELM BENDER, født 12. August 1892. Bager. Har haft forretning bl. a. i Vraa. Nu bosat i Aarhus. Gift den 13. Maj 1923 med **BODIL HOUGAARD**, født den 16. Oktober 1895.

Deres 2 børn omtales under 3. generation: K. 4. a—b.

3. GENERATION.

K. 1. Hans C. Benders børn:

K. 1. a. ARNO KAJ BENDER, født 22. Januar 1912. Manufaktur­lærling i Odense og Nyborg. Død 11. November 1930.

K. 1. b. HEDVIG LYDIA ELISE BENDER, født 5. Juni 1913.

K. 1. c. THORBJØRN BENDER, f. 24. December 1915.

K. 1. d. KURT BENDER, født 26. April 1919.

K. 2. Kristine M. C. Benders børn:

K. 2. a. ELISE WILHELMINE HJORT, født 28. April 1915.

K. 2. b. AGNETE CHRISTINE HJORT, født 25. September 1916.

K. 2. c. HENNY PETRA HJORT, født 9. December 1917.

K. 2. d. INGE BENDER HJORT, født 17. Marts 1924.

K. 2. e. SØREN HANNIBAL BENDER HJORT, født 25. November 1926.

K. 3. Karen Louise Benders børn:

- K. 3. a. NIELS STEEN LARSEN, født 7. Maj 1917.**
- K. 3. b. ALF CHRISTIAN STEEN LARSEN, født 22. Juni 1918, død 26. Januar 1919.**
- K. 3. c. GUNHILD ELISABETH STEEN LARSEN, født 13. December 1919.**
- K. 3. d. MARIE LOVISE STEEN LARSEN, født 8. Marts 1921.**
- K. 3. e. EVA BENDER STEEN LARSEN, født 2. August 1922.**
- K. 3. f. CHRISTIAN WILHELM STEEN LARSEN, født 13. September 1923.**
- K. 3. g. KIRSTEN STEEN LARSEN, født 16. Oktober 1924.**
- K. 3. h. KAREN ASLAUG STEEN LARSEN, født 15. November 1925.**
- K. 3. i. KAMMA SYNØVE STEEN LARSEN, født 16. Januar 1927.**
- K. 3. j. VAGN STEEN LARSEN, født 8. Januar 1929.**

K. 4. Elis W. Benders børn:

- K. 4. a. WILHELM BENDER, født 17. Marts 1924.**
- K. 4. b. ANNE LISE BENDER, født 31. Oktober 1925.**

RASMUS WILHELM BENDERS ERINDRINGER FRA



DET GAMLE ALLERUPHJEM

Af de elleve søskende fra hjemmet i Allerup er jeg den eneste, som nu er levende, og jeg vil gerne have lov til at fortælle lidt om mine forældre og søskende.

Da min far døde, var jeg kun syv aar og kan derfor kun fortælle, hvad min mor har fortalt om far. Dog kan jeg huske, at far samlede os brødre om aftenen i stuen, hvor han lærte os at bede vor morgen- og aftenbøn. Mor fortalte, at mine ældre søskende, Johan, Mariane, Lovise og Karoline, først kom i skole, da de var i 10-aars alderen, da far som nævnt havde læst med dem hjemme. De mødte dog til de halvaarlige eksaminer i skolen, hvor de fik den besked med hjem, at de gerne maatte fortsætte med hjemmeundervisningen.

Min mor var en gaardmandsdatter fra Haagerup og maatte som barn tidlig op om morgenen (kl. 4) for at hjælpe sin mor at spinde, førend hun skulde i skole. Hendes mor spandt nemlig for andre folk, især til

»Brahetrolleborg« og »Lykkenssæde«. Til sidstnævnte gaard alene havde hun spundet for 100 rigsdaler, og det var mange penge dengang. Til eksempel — for at bedømme priserne — kan jeg fortælle, at morfar kørte ud med kød for en slagter og kunde sælge kød for 4 à 5 skilling pundet. — Min mor kom 14—15 aar gammel til Faaborg i en broderiforretning eller saadan noget for at uddanne sig i syning, da hun var meget snild til saadant arbejde. Under sit ophold i Faaborg vilde mor en søndag spadserere over isen til Lyø, hvor hun havde nogen familie boende. Da hun kom ned til stranden, var det imidlertid blevet taaget vejr, men hun mærkede sig, hvor vinden kom og kunde da trods taagen holde retningen og kom godt til Lyø. Familien, hun skulde besøge, var meget forbavset over den bedrift. Manden i huset laa i sengen, da hun kom, og hun spurgte da, om han var syg. Det var han dog ikke, men fortalte, at han havde en so, der havde faaet grise, og da der var en af disse, som var lille og svag, var han gaaet i seng for at varme den.

I Faaborg var mor dog ikke i lang tid, hun rejste snart hjem igen til Haagerup. Senere kom hun til at tjene i Hillerslev skole hos lærer Lund, som var gift med en kusine til far. Her blev mor kendt med far og forlovet med ham, som da boede paa »Højrupgaard«. Da hun var 21 aar stod deres bryllup i Hillerslev skole.

Som skomagerkone kom mors anlæg for syning godt til nytte, for da det blev moderne med brunelsfodtøj, optog hun dette arbejde og blev paa dette felt meget dygtig og sin mand en uundværlig støtte, for hun naadte saa smukt, at næsten ingen anden kunde gøre hende det efter. Her igennem fik fars værksted megen ry og anseelse og fik mange fornemme kunder, baade paa de store herregaarde i sydfyn saavel som gode kunder baade i Odense og Faaborg. — Da jeg var 9—10 aar gammel, fik vi den første skomagersymaskine, og mor kunde straks sy paa den, men denne første symaskine, som alle skomagere saa hen til med forventning og glæde, den blev, som vi alle ved, i tidens løb skomagerhaandværkets ruin, da det hele jo efterhaanden gik over til fabriksarbejde.

Min ældste søster, *Mariane*, var 22 aar, da jeg blev født. Mens jeg var lille, tjente hun hos biskop Engelstoft i Odense. Mor havde mig en gang med til Odense, og søster Mariane gik med mig paa gaden paa armen, da en bondemand kom forbi og bemærkede: »Det er saamænd tidlig, min pige, at du har faaet saadan en at bære paa.« »Ja, det er nu min bror,« sagde søster Mariane. »Ja, bild mig det ind,« sagde manden. — Mariane var en sjælden god og kærlig søster, og da hun var blevet gift med Rasmus Christensen, besøgte vi søskende med familie ofte hjemmet paa Tolderlundsvej, hvor vi altid blev modtaget med gæstfrihed. — Mens jeg arbejdede i Assens hos konditor Østerby, var begge fruene Østerby engang

i Odense og var da ude at besøge søster Mariane. Da de kom hjem til Assens, sagde de, at de af deres besøg hos Mariane havde haft ligesaa megen glæde og udbytte, som om de havde været i kirke og hørt den bedste prædiken. — Efter at jeg havde bosat mig i Nyborg, døde Mariane, og jeg fortalte en bager i Nyborg, som var fra Nørrebro i Odense, at jeg havde været ude at følge min søster til graven. Da han hørte, at min søster var »madam Moltke«, sagde han: »Det var den bedste kone paa hele Nørrebro.«

Om min søster *Lovise* kan jeg huske, at da far døde, tjente hun paa »Skeelslund« i Vensyssel hos kammerherre Skeel, og hun kunde paa grund af den lange vej ikke naa at komme hjem til fars begravelse. — Klimaet i Vensyssel kunde hun ikke taale og kom derfor hjem deroppe fra efter 5 aars forløb. Hun blev senere gift md bager Nielsen i Haarby og blev en meget dygtig bagerkone.

Den tredie af søskendeflokken er *Karoline*. Om hende kan jeg dunkelt huske, at hun som helt ung skulde ned at tjene paa »Arreskov«, og greven kom selv kørende efter hende, og jeg har hørt fortælle, at han paa vejen hjem sagde, at den plads, hun skulde overtage, var den mest betroede. Hertil svarede Karoline: »Det kan jeg da næppe tro?« »Jo,« sagde greven, »mine børn, som De skal passe, er det vigtigste paa »Arreskov«. — I denne plads blev hun i 8 aar, til hun blev gift med snedker Bendixen.

Johan, den ældste af brødrene, blev uddannet som skomager hos far. Da far døde, var han gammel nok til at kunne bestyre forretningen for mor. Han blev »skrevet i« som soldat og maatte møde i Rensborg, da krigens i 1864 udbrød, men blev senere forflyttet til et kornmagasin i Flensborg og var med paa tilbagetoget, da hæren gik fra Dannevirke. I Flensborg var omegnens bønder tilsagt til at møde med køretøjer for at køre proviant for hæren nord paa, og den vogn, hvorpaa Johan sad, kørte i vejgrøften, for de kørte baade nat og dag, og alle var faldet i søvn. Nogle officerer kom til stede og slog ned paa bondemanden, der var kusk, og han løb sin vej og kom først tilbage til sit køretøj, da de andre var naaet til Sønderborg.

Femte i rækken er søster *Severine*. Hun kom ud at tjene, allerede før hun blev konfirmeret, og var i hele sin ungdomstid ikke ret meget hjemme i sit barndomshjem. Hun har ogsaa en gang ladet falde en bemærkning om, at hun i den retning følte sig lidt stedmoderligt behandlet. — Skønt hun i de mange aar, hun var ude mellem fremmede, ikke havde lejlighed til at uddanne sig i nogen retning, saa viste det sig, at hun, da hun blev enke, udviklede sig til en kunstner til at brodere med silke. Dette var en evne, hun havde i arv efter sin mor og mormor. Mormor havde nemlig medaille for sit smukke spind.

Magdalene kom til Odense som ung pige og blev uddannet i skræder-

syning og fik saa plads paa »Frederikslund« som kammerjomfru, men rejste kort tid efter med datteren herfra, som blev gift med grev Bille-Brahe til »Søholm«. Herfra kom hun til »Sandholt«, hvor hun blev kammerjomfru hos frøken Sperling, til hun blev gift med lærer Mikkelsen (senere Kelstrup), som havde faaet embede i Svstrup.

Den næste i rækken er *Søren Peter*. Han var meget dygtig som dreng i skolen. Læreren var flere gange i lag med far om, at Søren Peter skulde læse, men dette blev der jo ikke noget af, og han kom i lære som bager i Kerteminde hos onkel Frederiksen, som var gift med mors søster Stine. Her var han i otte aar. Under krigen 1864 arbejdede han i Assens hos Clemen Østerby. Da krigen udbrød, meldte han sig til soldatertjeneste som stedfortræder for sin bror Johan, der som bestyrer af mors forretning kunde lade »stille« for sig, men Søren Peter blev kasseret som soldat, og Johan maatte blive »inde«. I Kerteminde blev Søren Peter kendt med sin senere hustru, Marie Gløerfeldt, der en tid opholdt sig der hos en slægtning. En tid arbejdede Søren Peter som svend hos sin svoger, bager Nielsen i Haarby. Mens han var der, gik han hver søndag hjem til Allerup, da han vilde have erstatning, fordi han i saa mange aar ikke havde været hjemme. I de otte aar, han var i Kerteminde, var han kun hjemme een gang.

Carl var som ung et kønt menneske. Han var en dygtig skomager, uddannet paa fars værksted, men var ogsaa dygtig til landarbejde og kunde hjælpe bønderne, som var glade, hvis de kunde faa hans hjælp, naar der var travlhed. Han kunde ogsaa være behjælpelig paa andre maader. F. eks. var der paa den tid hjemme i Allerup en fattig kone, som skulde have et barn i kirke og ikke kunde faa nogen til at bære det. Den gang var det utænkeligt, at en mor selv bar sit barn til daaben, og konen var i sin nød gaaet til mor for at bede hende om raad. Mor henviste hende til præstefruen, som i slige tilfælde ofte hjalp saadanne ud af kniben, men dette tog præstefruen meget unaadigt op og sagde: »Gaa de hellere over til madam Bender,« men mor mente, hun var for gammel, og vilde ikke. Carl, der hørte dette, lod et ord falde om, at det kunde han godt. Konen tog ham paa ordet, og han bar barnet. Da det rygtedes, at dette skulde gaa for sig om søndagen, var kirken propfyldt af nysgerrige, men alt gik saa smukt og højtideligt til, og da de kom ud af kirken, stod der to komtesser fra »Brobygaard« og ønskede til lykke. Carl var bestyrer for mor hjemme i Allerup, medens Johan var i krigen. Han var da 17—18 aar, og det gik rigtig godt.

Frederik var den niende i søskendeflokken. Da han blev konfirmeret, vilde han være sømand. Som ung sejlede han i de hjemlige farvande og paa England. Da han blev lidt ældre, tog han til Flensborg og fik hyre paa

et helt nyt barkskib, som hed »Catarina«. Med det skib sejlede han jorden rundt og var borte i tre aar. Da han rejste ud som syttenaarig, var han lille og tyk, men da han kom hjem, var han blevet en stor mand, den højeste af alle brødrene. Han var 68 tommer høj, og næsten ingen kunde kende ham, mor dog undtagen, — hun kendte ham straks. Skibet, som han sejlede med, lod han male i Kina, og maleriet hænger nu hos Petroline Bender. — Frederik tog styrmandseksamen paa Bogø, og som marine-soldat var han med fregatten »Sjælland« ved Suez-Kanalens aabning. Nogle faa dage efter, at de var sejlet fra København, var det et forrygende vejr, og da han var fuldbefaren mand ombord, blev han kommanderet op i rigningen for at ordne noget ved et stort sejl, men sejlet slog til ham, saa han mistede fodfæstet og styrtede ned paa en trappe paa dækket. Denne trappe blev hans frelse, da den tog stødet af og gik i stykker. Medens han laa der mere død end levende, kom en kammerat hen og spurgte: »Du slog dig dog vel ikke helt ihjel, kære Bender?« »Nej, Gud ske lov, ikke denne gang,« svarede Frederik uden at være ved bevidstheden. Fire-fem mand skulde nu bære ham ned ad trappen til lægen, men i den voldsomme søgang faldt de alle med ham ned ad trappen, — ogsaa uden at han vidste af det. Først tolv timer efter vaagnede han af bevidstløsheden og kunde ikke traks forstaa, hvad der var sket med ham. Han var øm over hele kroppen, men det var jo ikke saa underligt. Han havde desuden brækket kravebenet, slaaet et par ribben i stykker og slaaet sit baghoved saa voldsomt, at hans ene øje var gaaet ud af sin plads, men dette blev sat ind igen, saa det ikke generede ham. Da de ankom til Suez-Kanalen, gik han endnu med armen i bind og skulde ikke bestille noget, saa han havde rigtig tid til at se de store festligheder. Da han kom hjem fra denne tur og blev permitteret, naaede han lige at komme hjem til bror Søren Peders bryllup, som blev holdt i Sønder-Næraa den 5. April. Han blev i Næraa i 2—3 dage. Den 8. April samme aar skulde Karen Louise, bror Hans Jørgens plejesøster i Haagerup, have bryllup. Her var Frederik ogsaa med, og alle gæsterne samledes om ham for at høre beretningen om den eventyrlige rejse. Han var en udmærket fortæller, og alle steder, hvor han kom blandt venner og bekendte, blev han modtaget med stor interesse, for alle steder vilde de gerne høre ham fortælle om sine rejser. — Efter denne tur sejlede han i de hjemlige farvande som styrmand, indtil han fra Vordingborg fik hyre med et skib, hvis kaptajn han som ung havde sejlet med, og som han var glad ved at komme til at sejle med igen. De skulde sejle til Hull og derfra til de sydlige egne af kloden. Alt dette skrev Frederik hjem i et brev, og det var det sidste, vi fik fra ham. Vi hørte aldrig fra ham mere, ej heller fra kaptajn eller skib.

Da far døde, var vi tre ukonfirmerede brødre. Deraf var *Hans Jørgen*

den mellemste og 10—11 aar gammel. Efter begravelsen vilde morbror Rasmus og tante Marie i Haagerup have ham med hjem, og dette fik de lov til. Hans Jørgen kom i skole i Haagerup. Han var helt dygtig i skolen, og hans plejeforældre var ogsaa glade for ham. Efter konfirmationen viste det sig, at han slet ingen lyst havde til landvæsenet, og han talte stadig om, hvordan der kunde tjenes penge i Amerika. Morbror Rasmus blev til sidst træt af at høre den snak og gav ham penge til at rejse til Amerika for, og en sum penge blev sat i Faaborg sparekasse til ham. Efter 16 aars forløb kom han hjem og hævdede sine penge, men da var morbror Rasmus og tante Marie døde. — Han var hjemme et halvt aars tid og drog saa til Amerika, hvor han senere døde.

Nummer 11 i rækken er mig selv. Jeg fødtes i Allerup den 1. Marts 1854. Jeg var den yngste af vi 11 søskende og var alle dage den mindste i flokken og blev altid kaldt »*lille Wilhelm*«. Far døde, da jeg var 7—8 aar, og jeg var 12 aar, da bror Johan blev gift og fik huset og forretningen, saa han og hans kone blev paa en maade mine plejeforældre til konfirmationsalderen, og dette tabte jeg ikke noget ved, for baade bror Johan og hans kone var saa gode ved mig. Et lille træk: En gang var jeg i Sønder-Broby og skulde købe 2 pund sukker, som den gang var temmelig dyrt. Jeg havde sukkeret i en papirpose og der uden om et broget tørklæde, som vi brugte meget den gang, saa jeg kunde bære sukkeret paa armen. Da jeg kom til broen over aalen i Sdr.-Broby, stod jeg stille og betragtede vandets brusen mellem de store stene, og pludselig gik tørklædets knuder op, og alt sukkeret faldt i vandet. Hjemad gik det i mindre godt humør. Jeg turde ikke sige det til mor, derimod sagde jeg det til bror Johan. Han sagde ikke noget, men stak mig penge, saa jeg kunde købe andet sukker, og først lang tid efter fortalte købmandens kone det til mor.

Da jeg blev konfirmeret, blev det bestemt, at jeg skulde i snedkerlære hos svoger Bendixen i Øster-Hæsinge, og skønt jeg ikke havde vist nogen lyst til at arbejde i træ eller lignende, kom jeg i lære, da det var saa morsomt at se de smukke møbler, som Bendixen kunde lave, og jeg skulde saa se, om jeg kunde lære at lave saadanne ogsaa, men det viste sig, at jeg slet ikke duede til at være snedker, og hvis min læremester ikke ogsaa havde været min svoger, havde han ikke beholdt mig. Dog var jeg der i 4½ aar og blev udlært som snedkersvend. Jeg kunde komme til at fryse ved tanken om, at jeg skulde kunne ernære mig selv og muligvis familie ved snedkerhaandværket og besluttede da ogsaa at gaa fra faget. Bror Hans Jørgen havde sagt, at naar han kom fra Amerika, skulde han nok sende rejsepenge hjem, at ogsaa jeg kunde komme derover. Jeg skrev derfor til ham, at nu vilde jeg ikke længere være sned-

ker og bad ham indfri sit løfte, men han svarede tilbage, at jeg maatte hellere blive, hvor jeg var, for saadanne smaa »stabier« var der ingen brug for i Amerika. Saa vilde jeg være sømand, og jeg havde begyndt at tale med de andre paa værkstedet om, at nu vilde jeg ud at sejle, men saa træffer det sig netop, at bror Frederik kom hjem fra en af sine rejser, og da jeg fortalte ham, at nu vilde jeg ud at sejle, saa sagde han: »Du sømand? Det duer du slet ikke til, du er for gammel til at lære det, og jeg tror heller ikke, at du kan tage styrmandseksamen, og sejle som matros, det bliver du snart ked af. Men hvis du endelig vil ud, saa skal du lære at koge og sejle som kok.« Han sagde ogsaa: »Det er et hundeliv at være sømand, og kunde jeg tjene min føde paa landjorden, saa skulde jeg ikke ud at sejle mere.« Paa denne maade blev jeg kureret baade for at komme til Amerika og ud at sejle. Saa kom jeg til Allerup, og bror Johan og jeg kørte en søndag til Sønder-Næraa for at høre, om jeg kunde komme i lære hos Søren Peter. Han kunde ikke have mig, da han havde folk nok, og jeg kom saa tilbage til Øster-Hæsinge, da jeg stadig havde arbejde der. Snart kom jeg dog i lære hos svoger Nielsen i Haarby og blev udlært som bager der, og det gik meget bedre, da jeg nemlig havde lyst dertil. Her var jeg i knap 3 aar og kom saa til Assens hos konditor Østerby, hvor jeg arbejdede som svend i 2 aar. Jeg var derefter soldat i København i 7 maaneder, hvorefter jeg blev mester i Hesselager. Her var jeg i 1½ aar, saa kunde jeg ikke mere. Da jeg rejste fra Hesselager, var der ikke andet for mig at gøre, end at se at faa en plads som svend. Jeg var temmelig sikker paa, at jeg nok kunde komme ned til Haarby igen, men det vilde jeg nødig og rejste da til København for at søge arbejde. Jeg var i København i ca. 14 dage, mine penge slap op, saa jeg skrev til Haarby, at jeg kom dertil, og jeg vilde blive hos dem, hvis de havde brug for mig. Jeg satte da mit ur og 2 sølvkæder paa assistentshuset for at faa penge til at rejse hjem for, saa det saa ikke lyst ud for mig, og humøret stod det sløjt med. Jeg rejste altsaa til Haarby, og det blev, om jeg maa sige, min lykke. Her blev jeg kendt med frøken Elise Meyer, som var lærerinde der i byen. Hun kom meget i bagerhjemmet til min søster Karen Lovise. Kort tid efter min søsters død blev vi forlovede og senere gift. I tre aar boede vi i Haarby, jeg arbejdede som svend hos Nielsen, og Elise fortsatte med skolen. Vi fik da endelig bageriet i Korsgade i Nyborg til leje, hvor vi boede i 29 aar, men det var ikke glimrende alt sammen. Bageriet havde staaet stille i ½ aar, og de sidste tre bagere, der havde været der, havde ikke kunnet klare sig. Som bager var det strengt nok for os de første aar, men jeg havde en trofast støtte i min hustru. Hun passede jo selv butikken, og folk kunde lide at handle med hende, og hun forstod at holde sammen paa pengene, og det gik da ogsaa stadig fremad med for-

retningen, og nogle aar efter saa vi os i stand til at købe ejendommen, som støder ud til de to gader Vester Voldgade og Slotsgade. Senere har det vist sig, at det var til vort held. 1909 byggede vi ejendommen, som støder ud til Vester Voldgade, om, her har vi nu boet i 16 aar og haaber nu, at vi kan blive der til det sidste.

Til slut vil jeg dog lige bemærke, at grunden til, at jeg kunde gaa i bagerlære straks efter udstaaet læretid som snedker, kan jeg takke bror Johan for, da han igen under min læretid som bager hjalp mig paa forskellige maader.

Nyborg, den 23. December 1930.

SLÆGTSOVERSIGTER
for
PERSONER, DER ER GIFT MED MEDLEMMER AF
»BENDERSLÆGTEN«

MØLLERSLÆGTEN FRA LØRUP MØLLE.

- A. MICHEL MICHELSEN**, møller i Lørup mølle i Ryslinge sogn, født 1674 (?), begravet 24. Februar 1753, 79 aar gammel. Gift med **ANNA MARGRETHE HANSDATTER**, født 1689 (?), begravet 3. Januar 1770, 81 aar gammel.
- A. I. HANS MICHELSEN**, møller i Lørup mølle, døbt 13. Novbr. 1729, konfirmeret 1745, død 3. Juli (begr. 9.) 1802. Trolovet den 5. August 1770, gift 2. Januar 1771 med **MAGDALENE NIELSDAT-TER** fra Sødinge. (Se hendes slægt: smedefamilien fra Sødinge). Hun var døbt 30. Oktober 1746 og døde 9. Februar 1813. — Deres børn:
- A. I. a. MARIANE MARGRETHE HANSDATTER** fremstilledes i kirken 29. December 1771, konfirmeret 23. April 1786. Trolovet 21. Januar 1791 og gift 5. Marts s. aar med **JOHAN CHRISTIAN BENDER**, skomager i Herringe, f. 1742, død 1823.
- b. **FREDERIKKE HANSDATTER**, fremst. i k. 31. Jan. 1774.
- c. **CHRISTIANE HANSDATTER**, fremst. i k. 21. Aug., begr. 9. Okt. 1774.
- d. **NIELS MICHAEL HANSEN**, døbt 27. Aug. 1775.
- e. **HANS HANSEN**, døbt 7. Dec. 1777.
- f. **ANNA DORTHEA HANSDATTER**, døbt 2. Apr. 1780.
- g. **MAGDALENE HANSDATTER**, døbt 23. Juni 1782.
- h. **HENRIK HANSEN**, døbt 30. Maj 1784.
- i. **CHRISTIANE HANSDATTER**, døbt 18. Juni 1786.

SMEDEFAMILIEN FRA SØDINGE.

- A. CHRISTIAN**, smed i Sødinge.
- A. I. NIELS CHRISTIANSEN**, smed i Sødinge, døbt 20. Aug. 1713. Begr. 9. Apr. 1779. Trolovet 8. Apr. 1739 og gift 3. Juni 1740 med **MARIANE (MARIE ANE) PEDERSDATTER**, døbt 26. Apr. 1722. Begr. 26. Jan. 1765. Datter af kromand i Ringe, Peder Andersen og hans hustru Else. — Deres børn:
- A. I. a. PEDER NIELSEN**, døbt 29. Apr. 1742.
- b. MAGDALENE NIELSDATTER**, døbt 30. Okt. 1746. Gift med **HANS MICHELSEN**, møller i Lørup mølle.
- c. CHRISTIAN NIELSEN**, døbt 22. Juli 1749.
- d. FREDERICHA NIELSDATTER**, begr. 16. Okt. 1760, 1 aar gl.
- e. MARGRETHE NIELSDATTER**, døbt 17. Aug. 1760.
- f. RASMUS HIORT (FABER)**, født 12. og døbt 19. Febr. 1764. — Ifølge en artikkel i Fyns Tidende for 3. Marts 1929 af højskoleforstander Poul Hansen, Vallekilde, skal denne Rasmus Hiort (Faber) senere være blevet smedemester i København og far til forfatteren af »Den tapre Landsoldat« og andre Sange, Peder Faber. Yderligere oplysninger herom findes i samme blad for 20. s. md. og i hist. aarb. f. Svendborg amt 1909.

Smeden i Sødinge har været en dygtig haandværker. I »Beskrivelse over Ringe Sogn«, af Leerbeck, 1826, findes side 26 nævnt et jern-seirværk i Ringe kirkes taarn, der er forfærdiget af Niels Christiansen, smed i Sødinge, bekostet af general H. B. Kaas og opsat 1744. Det slaar time-slag og kvartersslag. Kvarterværket er dog senere tilsat.

EGNEBORG-HELDBJERG-ÆTTEN.

- A. HANS IBSEN** fæstede kort før 1723 gaarden Egneborg. Han døde 1782. Han var gift 3 gange. Første gang med **KAREN PEDERSDATTER**, som døde 1733, med hende havde han 4 børn. Derefter giftede han sig med **SEVERINE SØRENSDATTER**, der døde 1741. De havde 3 børn. — Sidste gang blev Hans Ibsen gift med enken **METTE KRISTIANSDATTER**, der døde allerede 1742. Dette ægteskab var barnløst.

- A. I. JEPPE HANSEN, f. ca. 1723.
 II. JOHANNE HANSDATTER, f. ca. 1726.
 III. GERTRUD HANSDATTER, f. ca. 1728.
 IV. NIELS HANSEN, f. ca. 1733.
 V. MADS HANSEN, f. ca. 1734.
 VI. PEDER HANSEN, f. ca. 1737.
 VII. KAREN HANSDATTER, f. ca. 1739.
- A. VI. PEDER HANSEN EGNEBORG, f. ca. 1737, overtog gaarden Heldbjerg i Haagerup i Brahetrolleborg sogn i fæste i 1770 og modtog arvefæste i 1788. Han døde 80 aar gammel den 19. (begr. 26.) Apr. 1817. Han var først gift med KAREN RASMUSDATTER, død 23. (begr. 30.) Sept. 1797, 51½ aar gammel. I dette ægteskab var der 4 børn. Den 24. Aug. 1798 blev Peder Hansen Egneborg gift med ANNE MARGRETHE SØRENSDATTER fra Bjørnø, død 9. (begr. 16.) Jan. 1848, 88 aar gammel. De havde 2 børn.
- a. SØREN PEDERSEN EGNEBORG.
 b. KAREN, begr. 23. Dec. 1784, 13¼ aar gl.
 c. ANNA, døbt 25. Juli 1784, begr. 12. Sept. s. aar.
 d. JENS, døbt 15. Juli 1787.
 e. RASMUS, f. 21. Okt. 1799, død 7. (begr. 12.) Jan. 1800.
 f. KAREN, f. 8., døbt 14. Maj 1801, død 17. Maj 1802.
- A. VI. a. SØREN PEDERSEN EGNEBORG, født ca. 1777, konfirmeret 7. Apr. 1793. Død 6. og begr. 14. Febr. 1849. Han overtog ved skøde af 7. Aug. 1805 gaarden Heldbjerg efter faderen og giftede sig saa den følgende 1. Novb. med KAREN ANDERSDATTER, der var døbt 21. Febr. 1779. (Se hendes slægt: Møllerslægten fra Sandholt-Lyndelse Mølle). — De havde 7 børn:
1. PEDER SØRENSEN, f. 5. Jan. 1807.
 2. RASMUS, tvillingbror til Peder, død før 11. Jan. 1807.
 3. MAREN SØRENSDATTER, f. 1809.
 4. RASMUS SØRENSEN, f. 1811.
 5. ANDERS SØRENSEN, f. 1814.
 6. ANE KATHRINE SØRENSDATTER, f. 1816.
 7. ANE KIRSTINE SØRENSDATTER, f. 1820.
- A. VI. a. 1. PEDER SØRENSEN, husmand i Seit, Ellerup Kohauge, Gudbjerg sogn, født og døbt 5. Januar 1807, fremst. i kirken 11. Jan. Død 71½ aar gammel den 27. Aug. 1878. Gift med ANNE

MARIE NIELSDATTER, død 55 aar gl. den 24. Dec. 1858. —
Deres børn: **A. VI. a. 1. A.—D.**

A. SØREN PEDERSEN, født 24. Januar 1833, husmand paa
Lakkendrup mark, gift med **KAREN PEDERSEN**, f. ca.
1835, død 25. Feb. 1880.

Deres børn: **A. VI. a. 1. A. I.—III.**

I. ANE KIRSTINE PEDERSEN, f. 19. Nov. 1865.

II. LARS PEDERSEN, f. 17. Juli 1868.

III. RASMUS PEDERSEN, f. 21. April 1871.

B. LARS PEDERSEN, f. 25. Jan. 1835, død 27. Dec. 1847.

C. KAREN SOFIE PEDERSEN, f. 3. Maj 1837. Konf. 1851.

D. NIELS PEDERSEN, f. 20. April 1839. Konf. 1853. Gift
med **KAREN ANDERSEN**, f. ca. 1843.

Deres børn: **A. VI. a. I. A. I.—IV.**

I. ANE MARIE PEDERSEN, f. 29. Okt. 1866.

II. PEDER PEDERSEN (NØRREGAARD, 1905), f. 30.
Juni 1869.

**III. RASMUS SØREN PEDERSEN (NØRREGAARD,
1905)**, f. 27. Marts 1871.

IV. ANE MARIE PEDERSEN, f. 22. Jan. 1873.

A. VI. a. 3. MAREN SØRENSDATTER, født den 17. og døbt den 18. Marts
1809. Gift den 6. Novbr. 1831 med **HANS ANDREAS BEN-
DER**, f. 1796, død 1862. (Se side 24.)

A. VI. a. 4. RASMUS SØRENSEN, født og døbt 30. December 1811. Han
fik gaarden Heldbjerg efter faderen. Død 22. December 1889.
Gift i Gislev 30. Marts 1844 med *MARIE KIRSTINE HANS-
DATTER*, født 12. Februar 1821, død 13. November 1889.
Hendes forældre var gaardmand i Holme, Gislev sogn, Hans
Pedersen, f. ca. 1791, gift 15. Maj 1819 med Lovise Hans-
datter, f. ca. 1790. — Ingen børn.

A. VI. a. 5. ANDERS SØRENSEN, født 13., døbt 14. Januar 1814, fremst.
i kirken 6. Februar. Gaardfæster i Sentved, Ørbæk sogn, hvor
han den 27. Maj 1843 blev gift med *JOHANNE PEDERS-
DATTER*, f. 15. August 1814. Hendes forældre var gaard-
mand Peder Nielsen og Anne Larsdatter af Sentved.

Deres børn: **A. VI. a. 5. A.—H.**

A. ANE ANDERSEN, f. 10. Dec. 1844, konf. 1858.

B. KAREN ANDERSEN, f. 1. Aug. 1845, konf. 1860.

- C. MAREN ANDERSEN, f. 27. Dec. 1846, konf. 1861, gift 1877 med CHRISTEN RASMUSSEN, f. 17. Nov. 1839.
- D. PEDER ANDERSEN, f. 4. Dec. 1848, konf. 1863.
- E. JOHANNE MARIA ANDERSEN, f. 22. Apr. 1851, konf. 1865.
- F. SØREN ANDERSEN, f. 22. Okt. 1852, død 21. Jan. 1853.
- G. STINE ANDERSEN, f. 14. Apr. 1854, konf. 1868. Død 8. Nov. 1874.
- H. SEVERINE ANDERSEN, f. 2. Marts 1857, konf. 1871.

A. VI. a. 6. *ANE KATHRINE SØRENSDATTER*, født og døbt 29. Juni 1816, fremst. i kirken 28. Juli s. aar. Død 30. Maj 1891. Gift 13. Maj 1836 med snedker og husmand i Kværndrup *JØRGEN LARSEN*, f. 8. Maj 1809, død 5. November 1866. Søn af snedker og husmand i Kværndrup Lars Hansen, gift 8. Dec. 1804 med Kirsten Jensdatter.

Deres børn: A. VI. a. 6. A.—I.

- A. LARS JØRGENSEN, f. og døbt 19. Apr. 1837, død 23. s. md.
- B. LARS JØRGENSEN, f. 3. Sept., døbt 14. Okt. 1838.
- C. KAREN KIRSTINE JØRGENSEDATTER, f. 8. Juli, døbt 29. Aug. 1841. Død 30. Apr. 1849.
- D. SØREN JØRGENSEN, f. 27. Febr., døbt 8. Apr. 1844. Død 12. Maj 1846.
- E. METTE MARIE JØRGENSEDATTER, f. 15. Jan., døbt 28. Febr. 1847. Død 7. Maj 1849.
- F. KAREN KIRSTINE METTE MARIE JØRGENSEDATTER, f. 26. Nov. 1849, døbt 13. Jan. 1850.
- G. SØREN JØRGENSEN, f. 25. Apr., døbt 6. Juni 1852.
- H. CHRISTIAN NICOLAI JØRGENSEN, f. 22. Apr., døbt 3. Juni 1855.
- I. ANNE JØRGENSEDATTER, f. 7. Nov. 1857, døbt 3. Nov. 1858.

A. VI. a. 7. *ANE KIRSTINE SØRENSDATTER*, f. 10. og døbt 11. Januar 1820. Gift 10. November 1848 med andenlærer i Kværndrup *SØREN CHRISTENSEN*, f. ca. 1819. Søn af husmand Kristen Sørensen, Davinde. S. C. døde som lærer i Revninge 22. Februar 1852. De havde en søn: A.

Ane Kirstine Sørensdatter blev derefter den 17. December s. aar gift med bager *JØRGEN FREDERIKSEN* i Kerteminde. De havde 5 børn: B.—F.

- A. CHRISTEN MARTIN CHRISTENSEN, f. 23. Okt. 1849.
- B. CHRISTEN MARTIN FREDERIKSEN, f. 17. Feb. 1854.
- C. ANNA MARIE ERIGINE FREDERIKSEN, f. 3. Aug. 1856.
- D. SØREN PEDER VICTOR FREDERIKSEN, f. 11. Nov. 1858.
- E. MARIE ELISE REGINE FREDERIKSEN, f. 19. Maj 1861.
Gift 22. Okt. 1884 med købmand CHRISTEN EMIL ANDRESEN, f. ca. 1859.
- F. ERNST ALBERT ANDREAS FREDERIKSEN, f. 23. Jan. 1864.

I »Trolleborgegnen og dens Beboere gennem 250 Aar« af Rasmussen Søkilde staar bl. a. om Egneborg:

Da gaarden 1723 kom under Brahetrolleborg havde Hans Ibsen nylig modtaget den i fæste. — Da hans første kone, Karen Pedersdatter, døde, var der paa gaarden 16 heste, plage og føl, 16 køer og 9 ungkvæg, 16 faar og 22 svin. Skønt det var lige ved høst, laa der dog ikke mindre end 26 tdr. rug foruden mel og malt paa loftet. I kælderen laa 6 tdr. mjød, 12 hele øl-tønder, 2 halve og 2 dobbelte tønder. Der fandtes, hvad der den gang var en stor sjældenhed, en jernkakkellovn i stuen, 4 sølvbægere, 12 sølvskeer foruden en del andre værdifulde genstande, ialt til værdi af 641 rdl., hvorved der faldt en paa hin tid enestaaende arv af 537 rdl.

I andet ægteskab med Severine Sørens datter, som døde 1741, havde han 3 børn. Her faldt igen en god arv 60 rdl. og en kiste til hver af sønnerne og 40 rdl., en kiste og en seng til datteren.

Gaarden Egneborgs historie er omtalt i bogen side 63 og Heldbjerg side 18.

Ogsaa i »Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn« staar Hans Ibsen omtalt for sin store velstand, og i samme bog side 90 kan man læse om bøndernes levemaade paa denne egn i ældre tid.

MØLLERSLÆGTEN FRA SANDHOLTS-LYNDELSE MØLLE.

- A. **NICOLAI**, møller i S.-L. mølle, gift med **KAREN (MØLLERS)**, f. ca. 1645, begr. 12. December 1727, 82 aar gammel.
1. **ANDREAS NICOLAISEN**, f. ca. 1665, død 1725.
 2. **HOLGER NICOLAISEN** nævnes som fadder 1717.
 3. **MICHEL NICOLAISEN**, f. ca. 1679.
 4. **JØRGEN NICOLAISEN**, f. ca. 1683, begr. 14. Apr. 1720, 37 aar gl.
 5. **ANNE SOPHIE NICOLAISDATTER**, gift 7. Sept. 1727 med **OLUF KNUDSEN**.
- A. 3. **MICHEL NICOLAISEN**, f. ca. 1679, begravet 2. Februar 1725, 46 aar gl. Møller i Sandholts-Lyndelse mølle. Gift med **MAREN HANSDATTER**, der efter Michel Nicolaisens død blev gift den 11. November med *Rasmus Pedersen*. Hun blev begravet 6. November 1757, 71 aar. Maren og Michel Nicolaisen havde 9 børn: A. 3. A.—I.
- A. **KAREN MICHELSDATTER**, f. ca. 1707.
 - B. Søn, f. 1711, begr. s. aar den 15. Nov.
 - C. **HANS MICHELSEN**, døbt 9. Okt. 1712, begr. 22. Apr. 1740.
 - D. **MADS MICHELSEN**, døbt 4. Nov. 1714, begr. 29. Jan. 1755.
 - E. **MAREN MICHELSDATTER**, døbt 14. Feb. 1717, begr. 30. Nov. 1735.
 - F. **CLAUS MICHELSEN**, døbt 23. Juli 1719, begr. 2. Feb. 1720.
 - G. **JØRGEN MICHELSEN**, døbt 20. Jan. 1721, død 24. Juni 1750.
 - H. **HOLGER MICHELSEN**, døbt 11. Apr. 1723, begr. 31. Aug. 1761.
 - I. **KIERSTEN MICHELSDATTER**, døbt 17. Juni, begr. 4. Nov. 1725.
- A. 3. A. **KAREN MICHELSDATTER**, f. ca. 1707, blev trolovet 11. September og gift 10. November 1726 med **HANS SØRENSEN**, der var født ca. 1691 og som døde 70 aar gl. 11. Februar 1761. Han var møller i Sandholts mølle. — De havde 14 børn: A. 3. A. I.—XIV.
- I. **MAREN HANSDATTER**, f. 1727.
 - II. **KAREN HANSDATTER**, døbt 28. Aug. 1729.
 - III. **KIERSTEN HANSDATTER**, døbt 10. Juni, begr. 8. Juli 1731.
 - IV. **ANNA HANSDATTER**, døbt 2. Juni 1732.

V. SØREN HANSEN, døbt 17. Marts 1734, begr. 16. Juli 1752.

VI. MAREN HANSDATTER, døbt 23. Okt. 1735.

VII. MICHEL HANSEN, døbt 17. Aug., begr. 12. Okt. 1738.

VIII. MAD S HANSEN, døbt 4. Sept. 1740.

IX. } Tvillinger, døbt 1741 { begr. 15. Jan. 1741.

X. } } begr. 22. Jan. 1741.

XI. CATHRINE HANSDATTER, døbt 17. Marts 1743.

XII. Et barn født 1744.

XIII. HANS HANSEN, døbt 16. Juli 1747.

XIV. RASMUS HANSEN, døbt 6. Jan. 1749.

A. 3. A. I. **MAREN HANSDATTER** blev døbt 31. Aug. 1727, begravet 6. Marts 1774, 47 aar gl. Hun blev trolovet 19. Okt. 1749 og gift 28. Nov. s. aar med gaardmand **JØRGEN ANDERSEN** i Lyn-delse. Han blev begravet 51 aar gl. den 27. Febr. 1774. — Deres 7 børn: A. I. a.—g.

a. **ANDERS JØRGENSEN**, f. 1750.

b. **KIERSTEN JØRGENSDATTER**, f. 1753, død 1755.

c. **RASMUS JØRGENSEN**, f. 1755.

d. **KIERSTEN JØRGENSDATTER**, f. 1758.

e. **ANNA JØRGENSDATTER**, f. 1760.

f. **HANS JØRGENSEN**, f. 1763, død 1765.

g. **KAREN JØRGENSDATTER**, f. 1765.

A. 3. A. I. a. **ANDERS JØRGENSEN** blev døbt 6. Sept. 1750, døde 14. og begr. 20. Maj 1837, 87 aar gl. Han var gift to gange. Første gang 24. Juni 1774 med **MAREN HANSDATTER**, der begr. 6. Maj 1797, 42 aar gl. Derefter s. aar den 6. Sept. giftede Anders Jørgensen sig med **MAREN RASMUSDATTER**, f. i Nr. Broby, død »hastig af kolik« 30. Jan 1838, 72 aar gl.

I første ægteskab var der 6 børn: 1.—6.

I andet ægteskab var der 5 børn: 7.—11.

1. **MAREN ANDERSDATTER**, f. 17. Sept. 1775.

A. 3. A. I. a. 2. **KAREN ANDERSDATTER**, døbt 21. Febr. 1779, gift 1. Novbr. 1805 med **SØREN PEDERSEN EGNEBORG**. (Se hans slægt).

3. **JØRGEN ANDERSEN**, døbt 2. Juni 1782. Senere lærer i Søby, Taasinge.

4. **HANS ANDERSEN**, f. 1785. Fæstede Bækgaarden.

5. **CATHRINE ANDERSDATTER**, f. 1789.

6. PEDER ANDERSEN, f. 1792. Gaardmand i Ø. Hæsinge.
7. MAREN ANDERSDATTER, døbt 3. Marts 1799.
8. RASMUS ANDERSEN, døbt 16. Aug. 1801.
9. ANNA ANDERSDATTER, døbt 6. Maj 1803.
10. KIERSTEN ANDERSDATTER, døbt 5. Jan. 1806.
11. NIELS ANDERSEN, døbt 31. Jan. 1808.

RASMUS CHRISTENSENS FAMILIE.

- A. CHRISTEN NIELSEN** var husmand i Kongehuset ved Aalykkegaarden ved Odense, hvor han døde 60 aar gammel 26. Apr. 1807. Han var gift med **CATRINA HANSDATTER**. — Deres 6 børn:
- A. I.—VI.**
- I. JØRGEN CHRISTENSEN**, f. 27. Apr. 1778, død 20. Apr. 1779.
- II. HANS CHRISTENSEN**, f. 1780.
- III. NIELS CHRISTENSEN**, f. søndag 13. Apr. 1784.
- IV. JØRGEN CHRISTENSEN**, f. torsdag 24. Marts 1786.
- V. ANNE MARIE CHRISTENS DATTER**, f. skærtorsdag nat kl. 2 den 9. Apr. 1789.
- VI. MADS CHRISTENSEN**, f. torsdag 16. Maj eftm. kl. 5½ 1793.
- A. II. HANS CHRISTENSEN** fødtes mandagen den 21. Februar 1780 og blev døbt 2 dage efter. Hans Christensen laa inde som dragon i 14 aar og var blandt de tropper, Fr. VI. lejede Napoleon. Da han kom hjem fra napoleonskrigene, fik han ansættelse i de kgl. stalde, hvor han lærte at køre med fire heste. Derefter blev han kusk hos en grev Moltke (major Ferdinand grev Moltke 1789—1825?), og da greven døde, vedblev han at være kusk hos enkegrevindens, der saa bosatte sig paa »Henrietteøst« ved Odense. Hans Christensen fik tilnavnet Mol(t)ke, fordi han havde været kusk hos greven, og dette navn var han kendt under resten af sit liv. Hans Christensen (Moltke) blev den 30. April 1830 gift i St. Hans kirke i Odense med **ANE HANSDATTER**, der var enke efter den 56 aar gl., den 14. November 1828 afdøde gartner *Rasmus Andersen (Buchwald)*, med hvem hun var blevet gift den 14. April 1821. Hun var en søster til Ane Kirstine Hansdatter, Niels Mikkelsen Kelstrups mor. (Se side 109). — De fortsatte med at drive gartneriet paa Tolderlundsvej. Hans Christensen (Moltke) døde 3. Maj 1858, og Ane Hansdatter døde 5. og begravedes 11. Maj 1866, 67 aar gl., idet hun var født 7. December og døbt 23. s. md. 1798.
- A. II. a. RASMUS CHRISTENSEN (MOLTKE)** fødtes 30. Juni 1831 og blev gift 3. November 1860 med **MARIANE MARGRETHE BENDER**, der var født 22. Sept. 1832.

NIELS NIELSENS FAMILIE.

- A.** **NIELS JENSEN (DAMSBO)** var fæstegaardmand i Mullerød, Dreslette sogn, og døde 86 aar gammel 1. December 1852. Han var først gift med *ANNE JENSDATTER*, der døde 29 aar gl. 1799. I dette ægteskab var der i hvert fald 2 børn. Derefter blev Niels Jensen gift med **JOHANNE PEDERSDATTER**, der var datter af *Peder Jørgensen*. Hun blev døbt 9. Aug. 1778, og døde 49 aar gl. den 19. Juli 1826. I dette ægteskab var der 3 børn.
- I. **JENS NIELSEN**, døbt 14. Apr. 1799. død 15. s. md.
 - II. **ANNE CATHRINE NIELSDATTER**.
 - III. **PEDER NIELSEN** i kirke 29. April 1801.
 - IV. **HANS NIELSEN**, døbt 9. Januar 1803.
- A. V.** **NIELS NIELSEN**, døbt 16. Februar 1806, konfirmeret 1820. Gaardmand i Snave, Dreslette sogn. Første gang gift 18. Marts 1831 med **KAREN SIMONSDATTER**, døbt 13. November 1803, død 22. Juli 1846. Hendes forældre, *Simon Jørgensen* og *Anne Hansdatter* var gift 11. November 1797. I dette 1. ægteskab var 6 børn. Anden gang giftede Niels Nielsen sig med **MAREN LARSDATTER**. I dette ægteskab var der 2 børn.
- a. **ANNE NIELSEN**, f. 29. Nov. 1831.
 - b. **NIELS NIELSEN**.
 - c. **MAREN NIELSEN**, f. 11. Jan. 1837.
 - d. **ANE KATHRINE NIELSEN**, f. 17. Feb. 1839, død s. aar.
 - e. **ANE KATHRINE NIELSEN**, f. 2. Sep. 1840.
 - f. **HANS NIELSEN**, f. 1. Jan. 1843.
 - g. **LARS NIELSEN (DAMSBO 1905)**, f. 6. Aug. 1848.
 - h. **JENS NIELSEN (DAMSBO 1905)**, f. 5. Maj 1851.
- A. V. b.** **NIELS NIELSEN** fødtes den 17. August, døbt 25. s. md. 1833. Gift 5. April 1865 med **KAREN LOVISE BENDER**, f. 1834.

HANS JØRGEN BENDIXENS FAMILIE.

- A. BENDIX JØRGENSEN**, skomager i Øster Hæsinge, blev begravet 5. Marts 1782, 67 aar gl. Han blev gift 21. Juli 1742 med **KAREN ANDERSDATTER** (eller **HANSDATTER**), der blev begravet 30. December 1791, 64 aar gl. — De havde 5 børn.
- I. ANNA KIERSTEN BENDIXDATTER, døbt 19. Juni 1746.
 - II. HANS JØRGEN BENDIXEN.
 - III. JACOB BENDIXEN, døbt 31. Juli 1757.
 - IV. CHRISTIAN BENDIXEN, døbt 26. Okt. 1760.
 - V. ANDREAS BENDIXEN, døbt 1764.
- A. II. HANS JØRGEN BENDIXEN**, døbt 19. Maj 1754. Begravet 2. April 1821. Han blev første gang gift 14. Juli 1780 med **KIRSTEN JØRGENSEN DATTER**, døbt 13. November 1757, begr. 29. Jan. 1795. De havde 9 børn. Anden gang blev H. J. B. ogsaa gift med en **KIRSTEN JØRGENSEN DATTER**. I dette ægteskab var der 1 søn.
- a. ANNE KIRSTINE HANSDATTER, døbt 1780, konf. 1795.
 - b. BENTHE HANSDATTER, døbt 1. Marts 1782, død 20 uger gl.
 - c. CHRISTIANE HANSDATTER, døbt 1. Marts 1782, død 3 uger gl.
 - d. BENDIX HANSEN, f. 1783.
 - e. CHRISTEN HANSEN, døbt 1785, konf. 1799.
 - f. JØRGEN HANSEN, døbt 1787, konf. 1802.
 - g. HANS HANSEN, døbt 1791, død 14 dage gl.
 - h. KAREN HANSEN, f. 1795, konf. 1809.
 - i. MAREN HANSEN, tvillingsøster til Karen.
 - j. PEDER HANSEN, f. 1796, konf. 1810.
- A. II. d. BENDIX HANSEN**, døbt 25. Maj 1783, konfirmeret 1798. Død 20. August 1852. Da han blev gift 12. Maj 1821 med **KIRSTEN PEDERSDATTER**, der var født 28. Marts 1795 og døde 26. December 1859, benævnes han slagter, senere indsidder og husmand. De havde 5 børn.
1. JOHANNE BENDIXDATTER, f. 1821, konf. 1836.
 2. KIRSTEN BENDIXDATTER, f. 1822, konf. 1837.
 3. ERIKKE BENDIXDATTER, f. 1824, konf. 1839.
 4. MAREN BENDIXDATTER, f. 1826, konf. 1841.
- A. II. d. 5. HANS JØRGEN BENDIXEN**, født 2. Oktober og døbt 11. s. md. 1829. Konf. 1843. Gift 4. Juni 1867 med **KAROLINE KATHRINE BENDER**, f. 1936.

MAREN PASBERGS FAMILIE.

(**CHRISTEN PASBERG**), gift med **KAREN RASMUSDATTER**, f. ca. 1679, begr. 88 aar gl. den 22. Oktober 1767, er de ældste, der kendes af slægten.

Deres søn:

- A. VERNER CHRISTENSEN PASBERG (PARSBIERG)** »vandt borgerskab paa at ernære sig af skræder-haandværket« i Svendborg onsdagen den 27. Marts 1748, og den næstfølgende 9. Aug. giftede han sig med **INGEBOR(RI)G CATHRINE PHILIPPS-DATTER**, der var døbt 27. Juli 1725, og hvis forældre var skomager *Philip Andreasen*, der begravedes 83 aar gl. 8. Marts 1777, og som den 16. April 1723 var blevet gift med *Ingeborg Cathrine Nielsdatter (Friis)*, der begravedes ca. 87 aar gl. den 1. August 1780.

Forloverattesten ved Verner Pasborgs trolovelse lyder: »1748 Fe. 3. Pentc. (3. Paaskedag) (16. April) Trolovet Ærligen og Velagtbar Unge Karl Verner Christensen Parsbjerg til Dy(d)- og Gudelskende Pige Ingeborrig Cathrine Philipps-Datter til disse 2de Underskrevne Mænds Caution, der forsikrer som Troefaste Forlovende at intet lovstridigt er i dette Ægteskab og derfor holder mig frie efter Forordningen«.

Verner Christensen Pasberg døde 8. og begravedes 12. Februar 1807, 86 aar gl.

Hans kone var da død 10 aar forinden: den 5. og begravet 10. Februar 1797. — De havde 11 børn.

1. **CHRISTIAN PHILIP PASBERG**, døbt 1749.
2. **JØRGEN PASBERG**, døbt 1750, død 1757.
3. **NIELS PASBERG**, døbt 1753.
4. **RASMUS PASBERG**, døbt 1754, død s. aar.
5. **PETER (FRIIS) PASBERG**, døbt 1756.
6. **JØRGEN PASBERG**, døbt 1758, død 1765.
7. **ELSEBETH (CATHRINE) PASBERG**, f. 1760, død 1765.
8. **ANNA PASBERG**, døbt 1761, død 1781.
9. **RASMUS PASBERG**, døbt 1763, død 1791.
10. **ELSEBETH CATHRINE PASBERG**, døbt 1765, død 1790.
11. **BIRGITTE PASBERG**, døbt 1768, død 1771.

- A. 5. PETER FRIIS PASBERG** blev døbt 25. Januar 1756, døde 11. December og begravedes 7. s. md. 1839. Han var da skræder i Svendborg og var den 9. Oktober 1789 blevet gift med **MAREN**

MATHIAS-DATTER POHL, der var døbt 6. Februar 1763. Hendes forældre var hattemager *Mathias Pohl (Pool)* i Svendborg, der døde 65 aar gl. 1779, og dennes kone *Anna Marie Jensdatter*, der blev begravet 18. December 1792, 76 aar gl. — De havde 3 børn: a—e.

a. **MATHIAS JACOB(SEN) PASBERG**, f. 1790.

b. **VERNER PASBERG**

c. **PE(T)TER CHRISTIAN PASBERG**, f. 1800, død 1818.

A. 5. b. VERNER PASBERG fremstilledes i kirken den 6. Januar 1793. Han blev skræder i Svendborg, hvor han døde 4. Juli og begravedes 8. s. md. 1864. Den 25. August 1832 blev han gift med **PETROLINE¹⁾ HENRIKSDATTER**, der var født i Stenstrup sogn den 29. Juli og i kirke 21. August 1814. Hun døde den 19. og begravedes 24. November 1879.

De havde 7 børn: I—VII.

I. **MAREN PASBERG** fødtes den 1. November 1832.

II. **PETER FRIIS PASBERG**, f. 1835.

III. **SOPHIE CAROLINE PASBERG**, f. 1837.

IV. **ANNE MARIE PASBERG**, f. 1838, død s. aar.

V. **ANNE MARIE PASBERG**, f. 1841.

VI. **VILHELMINE CHRISTINE PASBERG**, f. 1844.

VII. **HANS PETER MATHIAS JACOB PASBERG**, f. 1854.

A. 5. b. I. MAREN PASBERG blev den 21. August 1866 gift med **JOHAN CHRISTIAN BENDER**, f. 1838.

¹⁾ I kirkebogen staar der ikke Petroline, men Perline (Peterline).

JØRGEN PEDERSENS FAMILIE.

- A. SØREN JØRGENSEN** var indsidder og smed i Viby, Udby sogn, og her blev han begravet den 25. August 1804, 66 aar gl. Ifølge Udby kirkebog, der kun gaar tilbage til 1781, ses det, at han i hvert fald har haft følgende 5 børn: 1—5.
1. **JENS SØRENSEN**, begravet 1783, 7 aar gl.
 2. **JØRGEN SØRENSEN**, begravet 1783, 4 aar gl.
 3. **SØREN SØRENSEN**, begravet 1783, 2 aar gl.
 4. **MAREN SØRENSDATTER**, døbt 1783, konf. 1798.
- A. 5. PEDER SØRENSEN**, døbt 24. Marts 1785, konfirmeret 20. Marts 1800. Gaardmand i Kindstrup, Gelsted sogn, død 26. Juni og begravet 2. Juli 1853, 69 aar gl. Den 18. November 1820 blev han gift i Tanderup kirke med **ANE CATHRINE HANSDATTER**, hvis forældre var *Hans Madsen* og *Maren Jørgensdatter*, og som var fremstillet i kirken 19. April 1795. Hun døde 25. og begravedes 31. August 1868.
- De havde følgende 5 børn: a—e.
- a. **HANS PEDERSEN**, f. 14. Marts 1821.
 - b. **SØREN PEDERSEN**, f. 16. November 1822.
 - c. **MADS PEDERSEN**, f. 14. Juni 1825, død 1888.
 - d. **ANEMARGRETHE PEDERSDATTER**, f. 1828, død 1835.
- A. 5. e. JØRGEN PEDERSEN** fødtes den 2. Februar 1835. Han blev første gang gift den 2. Februar 1864 med **ANNE DORTHEA JACOBSEN**, der var født 18. Januar 1831, og døde 30. December 1866, begr. 5. Jan. 1867. I dette ægteskab fødtes datteren **MARGRETHE**, gift **LEERBERG**, den 25. Marts 1865. Efter den første hustrus død giftede Jørgen Pedersen sig den 3. November 1869 med **INGER KIRSTINE ENEMARK**, født 23. Februar 1832, død 6. September 1870. I dette ægteskab fødtes datteren **ANE DORTHEA**, gift **BONDEGAARD**, den 15. August 1870. Jørgen Pedersens 3. ægteskab blev indgaaet den 18. Februar 1871 med **SEVERINE PETRINE BENDER**, født 1840.

NIELS MIKKELSEN KELSTRUPS FAMILIE.

- A.** **MICHEL HANSEN** var gaardmand i Koelshave (Kaalshauge) i Guldbjerg sogn ved Bogense og blev begravet 28. Februar 1768, 53—54 aar gammel. Han var den 25. Juni 1739 blevet gift med **ANE PEDERSDATTER**. Hun blev begravet 11. Marts 1781. De havde 2 børn: **I—II**.
- I.** **PEDER MICHELSEN**, f. 2. Februar 1740, død 1771.
- A. II.** **HANS MICHELSEN** fremstilledes i kirken 6. Oktober 1743 og blev konfirmeret 1760. Begravet 9. Januar 1811¹⁾. Han var gift 2 gange. Første gang 1771 med den 48-aarige **MAREN LARSDATTER**, enke efter gaardmand Jesper Hansen i Jullerup, Melby sogn, som var blevet begravet 3. Januar 1771. Hun medbragte i sit nye ægteskab en datter, **KAREN**, men fik ingen børn i ægteskabet med Hans Michelsen. Da hun døde 26. Juni 1795, giftede H. M. sig — vel endnu samme aar — med **Ane Jeppesdatter**. Hun døde 26. Februar 1834. — De fik (formentlig kun) 2 børn: **a—b**.
- a.** **MICHEL HANSEN**, fremstillet i kirken 10. Juli 1796.
- b.** **PEDER HANSEN**, døbt 14. Maj 1809 (senere skræder).
- A. II. a.** **MICHEL HANSEN** overtog i 1830 den ejendom i Keelstrup, Vissenbjerg sogn, hvortil familien var flyttet mellem 1801 og 1809, og giftede sig saa 4. September s. aar med **ANE KIRSTINE HANSDATTER** (søster til Ane Hansdatter, der samme aar var blevet gift med Hans Christensen (Moltke). Deres forældre var *Hans Rasmussen*, f. 1771, død 1847, gift 1795 med *Sophia Nielsdatter*, døbt 1776, død 1840. Ane Kirstine Hansdatter var født 19. December 1810 og døbt 27. Januar n. aar. 1847 overtog de hendes fødegaard i Koelbjerg, men 1857 solgte de den og købte ejendom i Stige ved Odense. Michel Hansen døde 19. og begravedes 25. Januar 1878. Ane Kirstine Hansdatter døde 1891. De havde 12 børn: **1—12**.
1. **HANS MICHELSEN**, f. 17. 9. 1831, død 22. 5. 1837.
 2. **ANE MARIE MICHELSEN**, f. 20. 1. 1833, død 10. 7. 1850.
 3. **ANDERS MICHELSEN**, f. 10. 7. 1834, død 1864.
 4. **RASMUS MICHELSEN**, f. 21. 3. 1836, død 1906.
 5. **HANS MICHELSEN**, f. 14. 1. 1838.
 6. **NIELS MICHELSEN**, f. 1839.

¹⁾ Da Hans Michelsen var død, giftede hans enke sig 25. Maj s. Aar med Anders Nielsen fra Vissenbjerg kro, død 26. Decbr. 1843. De fik ingen børn.

7. SOPHIE MICHELSEN, f. 6. 5. 1841.
8. JØRGEN MICHELSEN, f. 20. 12. 1842, død 15. 1. 1843.
9. ANE MICHELSEN, f. 23. 5. 1844.
10. MAREN MICHELSEN, f. 19. 2. 1846.
11. JØRGEN MICHELSEN, f. 8. 3. 1848, død 1864.
12. LARS MICHELSEN, f. 31. 12. 1852.

A. II. a. 6. NIELS MIKKELSEN (KELSTRUP) blev født den 28. November 1839 og blev hjemmedøbt dagen efter. Fremstillet i kirken 16. Februar 1840 og konfirmeret 23. April 1854. Gift med **MAGDALENE HENRIKKE BENDER**, f. 1842.

MARIE CATHRINE GLÖERFELDT'S FAMILIE.

(Uddrag af »Slægten Glöerfeldt i Danmark« af Juel-Hansen).

- A. THOMAS GLÖERFELDT**, død 22., begr. 28. April 1760 i Assens. Svensk postmester. Gift 24. Januar 1736 med **DORTHE NIELSDATTER**, begr. 14. Oktober 1761.
De havde 9 børn: **I—IX**.
- I.** MARIE GLÖERFELDT, døbt 1736, gift Ostenfeldt.
II. ISACH GLÖERFELDT, døbt 1738, død s. aar.
III. JOHAN JACOB GLÖERFELDT, døbt 1740. Gift.
IV. ISACH GLÖERFELDT, døbt 1742. Gift.
V. KAREN GLÖERFELDT, døbt 1745. Gift Junghans.
VI. GRETHE CATHARINA GLÖERFELDT, døbt 1748.
VII. ABRAHAM GLÖERFELDT, døbt 1751.
VIII. SAMUEL GLÖERFELDT, døbt 1754, død s. aar.
- A. IX. NICOLAI GLÖERFELDT**, døbt 13. August 1756 i Assens, død 18. Juni 1817. Gæstgiver (borgerskab 10. 1. 1786), brandinspektør, forligskommissær og eligeret borger i Assens. Gift 20. August 1784 i Morten Møllers hus med **PERNILLE (PETRONILLE) MARGRETHE MORTENSDATTER MØLLER**, død 8. September 1826, 65 aar gl.
De havde 11 børn: **a—k**.
- a.** DOROTHEA KRISTINE GLÖERFELDT, f. 1784. Gift Junghans.
b. FREDERICHE LOVISE GLÖERFELDT, f. 1786. Gift Evers.
c. MARTINE GLÖERFELDT, f. 1788. Gift Schwartz.
d. KAREN GLÖERFELDT, f. 1790. Gift Pedersen.
e. THOMAS GLÖERFELDT, f. 1792, død 1795.
f. HANNE GLÖERFELDT, f. 1793. Gift Brandt.
g. ISACH GLÖERFELDT, f. 1795. Gift.
h. THOMAS GLÖERFELDT, f. 1796, død 1797.
i. JACOB GLÖERFELDT, f. 1799, død s. aar.
j. MARIE GLÖERFELDT, f. 1800. Gift Roy.
- A. IX. k. CASPER FREDERICH GLÖERFELDT**, født 18. September 1802 i Assens, død s. s. 18. September 1889. Han var guldsmed og blev som ældre retsvidne. Gift 21. Maj 1830 med **PAULINE HOLM**, der var født den 18. Oktober 1807 i Assens, død 9. September 1875. Datter af skipper *Niels Holm* og *Perline Rasmusdatter Møller*. — De havde 5 børn: **1—5**.

1. PERLINE MARGRETHE GLÖERFELDT, f. 1830. Gift Therkelsen.
 2. FREDERIKKE MARIE GLÖERFELDT, f. 1834. Gift Lino.
 3. MARIE GLÖERFELDT, f. 1839, død s. aar.
 4. NICOLAI GLÖERFELDT, f. 1841. Gift 2 gange.
- A. IX. k. 5. **MARIE CATHRINE GLÖERFELDT** fødtes 29. Juli 1844 i Assens, gift 5. April 1870 med **SØREN PETER CHRISTIAN BENDER**, f. 1844.

ANNA THYGESENS FAMILIE.

- A. RASMUS THYGESEN**, født ca. 1772, var gaardmand i Skelby paa Falster, og her døde han 58 aar gl. den 24. November 1830. Han var den 26. Marts 1808 blevet gift med **KAREN OLSDATTER**, der døde 21. Februar 1827. — De havde 9 børn: 1—9.
1. **THYGE RASMUSSEN.**
 2. **KIRSTEN RASMUSDATTER**, døbt 26. Nov. 1809.
 3. **ANE RASMUSDATTER**, døbt 29. Sept. 1811.
 4. **JØRGEN RASMUSSEN**, døbt 12. Sept. 1812.
 5. **OLE RASMUSSEN**, født 24. Juli, døbt 13. Aug. 1815.
 6. **PEDER RASMUSSEN**, født 6. Sept., døbt 12. Okt. 1818.
 7. **MAREN RASMUSDATTER**, født og hj.døbt 16. Jan., fremst. 10. Febr. 1822.
 8. **JEPPE RASMUSSEN**, født og hj.døbt 2. Febr., fremst. 15. April 1824.
 9. **ANE MARIE KIRSTINE RASMUSDATTER**, født og hj.døbt 20. Jan. 1827. Død dagen efter.
- A. 1. THYGE RASMUSSEN** blev døbt 3. Juni 1808 i Skelby kirke. Gaardmand i Gjedesby. Død den 11. (begr. 15.) Septbr. 1848. Gift 16. Okt. 1841 med enken efter skomager *Ole Pedersen*, der døde 54 aar gl. 18. Novbr. 1838, **KAREN RASMUSDATTER**, født 27. Marts 1808 som datter af gaardmand *Rasmus Koch* og *Johanne Madsdatter*. Karen Rasmusdatter døde 5. og begravedes 9. Juli 1857. — Deres børn:
- a. **KAREN THYGESDATTER**, f. 4. April, døbt 7. Maj 1843.
 - b. **JOHANNE THYGESDATTER**, f. 10. Juni, døbt 6. Juli 1845.
- A. 1. c. ANE THYGESDATTER (ANNA THYGESEN)**, født 11. April og døbt 16. Maj 1847. Konfirmeret 7. April 1861. Gift 11. April 1875 med **CARL HENRIK BENDER**, f. 1846.

ELISE SØRINE MEYERS FAMILIE.

- A.** **LUDVIG MARTIN MEYER**, f. ca. 1795 i København? Var skomagervend og 27 aar gl., da han den 3. Marts 1821 blev gift i St. Catharina kirke i Ribe med **ELISABETH (ELISE) MARIE MØLLER** fra Ribe, 23 aar gl. Hun var datter af toldbetjent *Christian Thorbjørn Møller* og *Johanne Møller*, der døde 24. Maj 1832, 66 aar gl. Elise Marie Møller blev konfirmeret 25. April 1813. Ludvig M. Meyer blev senere told- og konsumtionsbetjent, men andet har det ikke været muligt at finde. — De havde i hvert fald 5 børn.
1. **CHRISTIAN THORBJØRN MEYER.**
 2. **ELSE MARGRETHA MEYER**, f. 6. Decbr. 1822.
 3. **JOHAN AUGUST CHRISTOPHER MEYER**, f. 30. Jan. 1825, død 27. Juni 1836.
 4. **CARL ANDREAS MEYER**, f. 19. Decbr. 1827, død 15. Sept. 1833.
 5. **LUDVIG MARTIN MEYER**, f. 6. Aug. 1831.
- A. 1.** **CHRISTIAN THORBJØRN MEYER** fødtes 2. Jan. 1821 og blev døbt i St. Catharina kirke i Ribe den 3. Marts s. aar. Den 26. April 1835 blev han konfirmeret. — Han blev fuldmægtig paa toldkontoret i Assens, men rejste senere til Amerika, hvor han døde. — Den 18. Jan. 1849 ægtede han **CAROLINE MARIE CATRINE HANSEN**, der var født 4. Juli 1818, konfirmeret 14. April 1833, og som døde 1893 i Nyborg. Hendes forældre var *Hans Nielsen Hansen*, møller i Strandmøllen i Assens, døbt 14. Aug. 1791, død 5. Febr. 1825, gift 26. Septbr. 1817 med *Johanne (Hanne) Marie Nielsen*¹⁾, som døde 9. Decbr. 1866, 75 aar gl. Deres datter:
- A. 1. a.** **ELISE SØRINE MEYER** fødtes 14. Jan. 1849 og blev den 8. April 1881 gift med **RASMUS WILHELM BENDER**, f. 1854.

¹⁾ Hanne Marie Nielsen (Nissen) havde først været gift (den 16. Juni 1812) med møller Johan Jørgensen, Strandmøllen, der døde 31 aar gl. den 25. April 1816.

T I L L Æ G

Liste over personer ved navn
BENDER — BINDER — BENNER — o. s. v.,
der har boet her i landet, men ikke er af vor slægt.

HISTORISKE.

ANNA BENDER, urtesvends enkes 1 aar gamle barn **ANE KIERSTINE** fra Adelgade nr. 279 døde af tærende syge og begravedes 25. November 1788 fra Trinitatis kirke i fri jord paa Assistens kirkegaard, København.

BERNHARD BENDER, oberstleutenant reformé, modtog 10. Juli 1657 proviant i Bremervørde. (Milt. regnsk. IV—d. 33). (Hirsch I pag. 264).

CHRISTIAN BENDER, Tambourer i brandkorpsset, født i København. Skulde afgaa 12. Februar 1821, men fik udsættelse til 16. August 1822.

CHRISTIAN JACOB BENDER (BINDER), kanalgraver i Odense. Hans kone, **KIRSTINE (STINE) JENSDATTER**, begravedes 52 aar gl. den 18. Juni 1813 fra St. Knuds kirke. Skifte protokol 47 fol. 427, 737). Aaret efter, den 7. Jan. 1814, giftede han sig med **ANNE CHRISTINE RASMUSDATTER**.

CHRISTIAN LUDVIG BENNER (en enkelt gang kaldet **BENDER**) fik onsdagen den 2. Juni 1762 borgerskab i Ærøskøbing. Han var parykmager. Den 17. November 1762 blev han trolovet med **KAREN JOSTDATTER TORP**, og den 26. Januar aaret efter stod bryllupet. I 1764 købte Benner et hus af sin svigerfar, men dette sælger han 1773 og rejser fra byen, hvorhen vides ikke. — Ægteparret havde følgende børn:

1. **WIVEKE LOVIZE**, døbt 10. Juli 1763.
2. **FREDERICH CONRADT**, døbt 11. Januar 1765.

3. CLAUS JØRGEN, døbt 19. Oktober 1766, død 1767.
4. JOHAN CONRAD, døbt 23. Okt. 1768.
5. CHRISTINE, døbt 19. April 1771.
6. CHRISTIAN LUDVIG, døbt 6. December 1772.

FREDERICH BENDERD (BENDERT) indtraadte den 12. August 1749 i Glückstadt i det kgl. grenadier korps. I 1752, da han var blevet korporal, oplyste han, at han var født i Magdeburg, »er 27 aar gammel, uden profession, katolsk religion, gift, har tjent i kongens tjeneste i 2½ aar og skal tjene i 8 aar.«

FRIEDRICH BINDER, vicekorporal. Stambogen fra 1757—1810, hærens arkiv.

GEORG FRIED. L. BENDER, spillemand, stammende fra Kiel, blev indrullet i hæren den 13. Oktober 1812 paa 12 aar. I 1818 var han blevet tambour, og den 2. November 1820 fik han sin afsked.

GEORG BINDER, korporal, stambogen fra 1763—68, hærens arkiv.

HANS BENNER, der var gift med ANNE MARGRETHE SLOTH, fik den 17. Februar 1795 døbt en søn i Frue kirke i København. Han fik navnet CHRISTIAN MAGNUS.

HANSINE CHARLOTTE BENTER, ugift, 28 aar, Frederikssund, fik den 24. Februar 1856 døbt en datter *Ane Marie Benter*, f. 25. Januar 1856.

HEINRICH BINDER, korporal. Stambogen fra 1811—41, hærens arkiv.

JOHANN BENDER, f. i Hessen-Cassel 1770, avancerede 19. Februar 1803 til underofficer og var 1804, 33 aar gl., korporal ved 15. bataillon. Han er muligvis den samme Johan Bender, der ved mønstringen i Rendsborg 18. Aug. 1802 fik udbetalt 80 rdl. paa haanden og kom i det holstenske infanteri-regiment.

JOHAN FREDERIK BENDER tjente i marinen bl. a. som underkonstabel (nr. 63) i 4. divis. 1. artilleri komp. Saa vidt forstaaet druknede han ved skibets forlis. Hans kone, DORTHE ANDERSDATTER, med hvem han var blevet gift den 19. November 1802 i Holmens kirke, fik i hvert fald kgl. bevilling til at maatte indgaa nyt ægteskab. (Dette skete ogsaa 17. Sept. 1806 i Trinitatis kirke, idet hun da viedes til Christian Rachløw).

JOHAN FRIDERICH BENTER, tøjmagersvend, død 65 aar gl. i Trinitatis sogn, Købhv., den 25. Nov. 1823, begr. 28.

JOHAN CHRISTIAN BENDER(S) var Mousqvetiens (Muskettér) og senere planteur ved tobaksfabrikken ved Odense ved aar 1780. Senere træffes han som husmand i Stauerby, Vejlbys sogn, hvor han blev begravet 30. April 1802, 69 aar gl. (Skiftet findes i Hindsgaul skifteprotokol for 1790—1806 fol. 138). Hans kone (ANNE) KIRSTINE (MARGRETHE) GRAMBODS var jordemoder i Vejlbys sogn — i hvert fald efter mandens død. Hun døde 72 aar gammel den 5. og begravedes 11. Marts 1814.

De havde sandsynligvis følgende børn: I—IV.

I. **JOCUM CHRISTIANSEN BENDER**, f. ca. 1768. Husmand i Ellested-huset, Røjle mark, Vejlbys sogn. Gift 1. gang med **METTE THYGESDATTER**, der begravedes 20. Juli 1806, 38 aar gl., 2. gang med **BERTHA CATHRINE CHRISTIANSDATTER**. Familien rejste 1817 til Fredericia, og videre har vi ikke undersøgt dens liv og færden.

De havde i hvert fald 6 børn:

a. En datter, der 1807 har været konfirmeret, da hun holdt sin broder over daaben.

b. **CHRISTIAN**, f. ca. 1801 eller 02, begr. 2. Maj 1806, 4½ aar gl. Af andet ægteskab:

c. **CHRISTIAN**, hjd. 28. Okt., fremst. 29. Nov. 1807.

d. **SØREN**, født 20. Maj 1810.

e. **HANS**, hjd. 14. Nov., fremst. 27. Dec. 1812.

f. **LARS**, født 8. Apr., i kirke 21. Maj 1814.

II. **ANNA CATRINE**, f. mandagen den 6. September 1779, aften kl. 9, døbt den 10. s. md. i St. Hans kirke i Odense.

III. **GOTLIEB JENSEN CHRISTIANSEN BENDER**, født søndagen den 26. Aug., morgen kl. 4, 1781. Døbt den 30. s. md. i St. Hans kirke i Odense. Husmand i Staurby, Vejlbys sogn. Gift 1. gang den 7. Aug. 1802 med **KAREN JØRGENDATTER**, der begravedes den 10. Apr. 1805, 23 aar gl. — 2. gang gift 25. Maj 1805 med **ANNE MARIE HANSDATTER**. Han havde i hvert fald følgende børn:

a. **CHRISTIAN GOTLIEBSEN**, f. 2. Nov. 1802. Konf. 1817.

b. **HANS GOTLIEBSEN**, hjd. 23. Jan. 1806, begr. 19. Apr. s. aar.

c. **ANNE CATHRINE GOTLIEBS-DATTER**, f. 6. Aug. 1807.

IV. **ANE BENDERSDATTER** var i 1801 tjenestepige hos Niels Jørgensen i Staurby og var da 17 aar.

JOHAN MICHAEL BENDER, sergeant, boede i Prinsensgade i 1728 iflg. »Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728«.

JOHAN BENNER, parykmager, blev gift 5. Februar 1773 i Garnisons k. i Kbh. med *Ingeborg Jensdatter*, som den 4. Juli 1788 viedes i Nicolay kirke i København til **JENS HOLM**, parykmager.

JULIANE v. BENDERN blev den 21. April 1781 viet i København til premier-løjtnant N. Vilh. Welding.

Major **BINDER** begravedes 10. Februar 1742 fra Petri tyske kirke i København, 76 aar gl. — Majorinden begravedes 50 aar gl. den 18. Aug. s. aar og sted.

MATHIAS BINDER, soldat i major v. Rabens regiment 1680 (3. jyske rytter-regiment). Født i Koblens. Havde da tjent i Hæren i 13 aar og var 39 aar gl.

MELCHIOR HENRICH BINDER. Drabant 12. Apr. 1701. — ad interim kommanderet som løjtnant til prins Christians regiment i 1711. — Skal igen afgaa til drabant-garden den 12. Sept. 1713. (Rf. N. 1978/1713). — Drabant-garden reduceredes i 1713 til 12 drabanter, og B. er da vist afskediget. (Hirsh II pag. 43).

MELCHIOR BENDER, snedkersvend, viedes 24. Januar 1759 i Bremerholms kirke til *Krone Terchildsdatter*.

NATANAEL BENDERS, proceptor hos sognepræsten ved Hellig Geists kirke, København, døde 29 aar gl. den 1. Febr. 1766.

NICOLAUS BENDER var tambour og 29 aar gammel (født i Hessen-Nassau), da han fik afsked den 22. Sept. 1763 fra 5. bataillon efter at have tjent i 10 aar.

NIELS BENNER, tehandler i Kattesund, og *Dorthe Dophia Karup*, fik døbt en Datter, **Anna Kirstine Hedevig**, den 25. November 1782 i Frue kirke i København.

PETER HARTVIG BENDER, sognedegn til Faareveile, viedes den 11. April 1795 i København til **ANE REGINE BREININGH**.

NULEVENDE.

Da der ved lov om navneforandring af 22. April 1904 i §§ 1—5 aabnedes adgang til antagelse af slægtsnavn, blev navnet BENDER straks baandlagt. Alligevel er der her i landet flere personer, der bærer navnet, uden at være af vor slægt. Vi har fundet følgende:

L. P. BENDER (BENNER), proprietær, S. Skjortholt pr. Kvissel.

THORVALD JULIUS HEINRICH BENDER, skiferdækker, vand- og gasmester, blikkenslager, tidligere boende i Kastrup, nu Grønnegade 33, København. Født i Næstved den 24. November 1856. Hans far, **FREDERIK CARL BENDER**, indvandrede fra Tyskland, var underofficer ved lansénérerne, senere skrædermester i Næstved, død ca. 1875.

CHRISTIAN BENDER, forretningsfører, tidligere boende Taasingegade 66, København, Str., nuværende adresse ubekendt.

MAX BENDER, murer, formand for murerens fagforening, København, Enghavej 226.

Forældre: Murer **C. V. BENDER**, f. 6. Aug. 1850 i København og **IDA HYGUM**, f. 20. Marts 1856 i Grenaa.

Farmor: **VILHELMINE BENDER**, f. 11. Okt. 1829, død 1921 i Kbh.

Oldefar: **V. BENDER**, hattemager, indvandret fra Tyskland ca. 1825.

ANNA M. BENDER, Knudsgade 1, Aalborg, er gift med en tysker ved navn BENDER, som imidlertid 1930 igen er rejst til Tyskland, uden senere at lade høre fra sig.

MARIANE LARSINE BENDER's¹⁾ og **NIELS MADSEN's** ældste søn, **JOHAN FREDERIK MADSEN** fødtes 22. Septbr. 1848, hjemmedøbt 30. Okt., i kirke 19. Nov. s. aar. Konfirmeret 5. Okt. 1862. Skomager og husmand i Herringe. Gift 29. Dec. 1886 med **MAREN SOFIE NIELSEN**, f. 24. Nov. 1858 i Bøgesø og døbt 27. Dec. s. aar i Everdrup kirke. Døde 24. Dec. 1928. Deres børn:

1. **JENS THORVALD MADSEN BENDER**, født 27. Nov. 1888. Husmand i Herringe.

2. **ELNA MARIANE MADSEN BENDER**, født 25. Aug. 1890, død 10. Sept. 1906.

3. **JOHANNES MADSEN BENDER**, født 4. Jan. 1894. Kreaturhandler i Lørup, senere Espe, gift 8. Sept. 1922 med **ADOLFINE JENSEN**, datter af gaardejer *Niels Jensen*, Herringe. — De har flere børn.

¹⁾ Se ogsaa side 32.



DELTAGERNE I SLÆGTSSTÆVNET 1925.

I forreste række fra venstre: Gudrun Kelstrup, Else Bender-Pedersen, Gudrun Bendixen, Karen Bender-Pedersen — Vibeke Dyre — Niels Steen Larsen, Poul Bender Larsen, Jørgen Ib Bender, Bodil Wangel, Inger Bender, Gunner Wangel, Poul Bender-Pedersen.

I anden række: Karen Bendixen — Nielsen, Caroline Pedersen, Sofie Petersen, Petroline Bender, Dorteia Christensen, Anton Christensen, Wilhelm Bender, Karen Louise Larsen, Andrea Bender, Jørgen Bender-Pedersen, Otilia Bender-Pedersen, Helene Bender-Pedersen, Frederik Bender-Pedersen, Hans Andr. Bender.

I tredje række: Peter Nielsen, Marie Bendixen, Hans Bendixen, Sofie Bendixen, Hans Bender, Ellen Jørgensen, Karl Christensen, Hans C. Bender, Christian Larsen, Frode Bender, Viktoria Bender, Emilie Larsen, Johannes Larsen, Margrethe Bender.

I bagste række: Frede Bendixen, Ingrid Rasmussen, Bertha Bendixen — Hans Chr. Bendixen — Magda Kelstrup — Valdemar Kelstrup — Georg Christensen, Hans Jørgen Bender — Hans Kelstrup — Valborg Dyre, Karen Kelstrup, Halvor Kelstrup, Theodora Kelstrup, Pauline Bender, Marie Kelstrup, Thorvald Kelstrup, Asta Wangel, Helge Bender Larsen.

SANGE FRA FAMILIEFESTER.

Til alle de mange familiefester, der i aarenes løb har været holdt, har der jo været skrevet en mængde gode sange. Flere familiemedlemmer har adskillige gange afgivet beviser for deres talent for at skrive saadanne, men vi har ment her at burde indskrænke os til at medtage sange, der har almen interesse for familiemedlemmerne; derfor genoptrykkes her kun sangene fra Bender-stævnerne. Den første sang, skrevet af Hans Bendixen, blev første gang sunget ved en sammenkomst i Nyborg af fættre og kusiner den 16. August 1910; den blev igen sunget ved Benderstævnet paa Kjøng Højskole den 2. August 1925, hvorfra ogsaa de andre sange stammer.

Mel.: Naar Vinteren rinder

I Hjemmet ved Poplen bag Lindenes Ly
i Tanken jeg ofte indtriner.

Her skabte en Bender om Navnet et Ry
ved hele sin Færd og ved Støvler at sy,
— — glem det Fættre ej og Kusiner.

Og Hustruen virked med Manden omkap
og sørged for Krus og Terriner,
hun hæged og heled med Lud og med Lap.
En Pusing der kom, før en Rolling hun slap
— — Tænk jer Fættre blot og Kusiner.

Se, Pigerne lærte ret hurtigt og vel,
— — man havde den Gang ej Maskiner — —
at strikke en Kantning, at sy en Brunel,
men Drengene de ku' vist blot lave Spræl,
— — li'som Fættre kan blandt Kusiner.

Men alle de lærte at lyde et Bud,
der hjalp hverken Knur eller Miner,
drog saa efterhaanden blandt Fremmede ud,
fik prøvet forskelligt — fik Brudgom og Brud,
— — ja og Fæt're der kom og Kusiner.

De fynske af disse i Dag holder Fest,
og om end os andre det piner,
saa banker vort Hjerte dog varmt bag vor Vest,
af Benderblod er en betydelig Rest
— end i Fættre saavel som Kusiner.

Og tyndes end Blodet, naar vi vore Fjed
 en Gang over Tærskelen triner,
 saa er der en Gud, der i tusinde Led
 vil signe vor Æt, om med ham vi kun stred,
 — glem det Fættene ej og Kusiner.

H. B.

(Hans Bendixen.)

Mel.: Det hørtes sige, da vi fik Fred.

Saa vær velkommen til Stævnet her
 enhver, som føler, Blodet binder,
 som Bender-Slægten endnu har kær
 og styrkes ved de fælles Minder.
 Ja, lad os hjælpes ad, som vi kan bedst,
 at fejre denne vor Familiefest
 i Ro og Mag
 den lange Dag
 fra Morgengry til Aften silde.

Hvad er det da, vi er samlet om
 fra Øst og Vest og Syd og Norden,
 og som vi mærker, raaber til os: kom
 og trop nu op i sluttet Orden?
 Det er: Ærbødighed for Blodets Baand,
 for Fædres Gerning og for Mødres Aand,
 for Dag, som randt,
 Tiden, som svandt,
 og Kærlighed til fælles Minder.

Og derfor nu i Dag i festligt Lag
 det gamle Hjem os alle minder,
 som laa med Hygge under Lindens Tag
 i Allerup, hvor Aaen rinder.
 Et Søskenkuld derfra er gaaet ud,
 som rundt i Landet har sat mange Skud.
 Store og smaa,
 mange og faa
 vil Fædres, Mødres Minde hædre.

Og naar vi derfor alle drager hjem
 enhver til sit fra dette Stævne,
 vi ej et Minde mer blot har i Gem,
 men vi vil vise efter Evne:

For Bender-Slægten gælder dette Bud:
 de »ædles Æt« hos os dør aldrig ud.
 Fædres Daad,
 Mødres Graad
 skal bære Frugt i Slægter mange.

V. K.

(Valdemar Kelstrup.)

Mel.: Udi Kampen

Allerede for lang Tid tilbage
 et Par Fætre gik rundt med en Plan:
 at engang i de kommende Dage
 samles Bendere — Kvinde som Mand.

Aarene rinde,
 Tiderne svinde,
 Mindernes Krans vil vi binde.

Tiden gik — men bestandig det gærer
 hos dem begge: det sker nok engang,
 at vi samles om Navnet, vi ærer,
 ener Skæmt da med Alvor og Sang.

Aarene rinde,
 Tiderne svinde,
 Mindernes Krans vil vi binde.

Og med flere de drøftede Sagen,
 snart Signalet nu lød til enhver:
 Vil I med, thi nu oprinder Dagen?
 Benderstævnet er nu ganske nær.

Aarene rinde,
 Tiderne svinde,
 Mindernes Krans vil vi binde.

Op til Festen de Bendere drage,
 fyldt af Glæde og Vemod i Sind:
 Af de gamle kun faa er tilbage —
 Tider skifte som Vejr og som Vind.

Aarene rinde,
 Tiderne svinde,
 Mindernes Krans vil vi binde.

Rige Minder gaar aldrig i Glemme,
 fylder Livet med Glæde og Savn.
 Takker Gud da for Minder, vi gemme.
 Tak for Hjemmet, vi skylder vort Navn.

Aarene rinde,
 Tiderne svinde,
 Mindernes Krans vil vi binde.

Tak I faar da fra unge og gamle,
 Tak I faar for den gode Idé:
 At I her vilde Benderne samle,
 vore Fætre — Kusiner at se.
 Aarene rinde,
 Tiderne svinde,
 Mindernes Krans vil vi binde.

S. D.
 (Theodora Kelstrup.)

Mel.: Konning havde sig København.

Allerup har vi til Fødestavn,
 H. A. Bender var Kongens Navn.
 Fødestavn.
 H. A. Bender var Kongens Navn.
 Flittig han sad ved sin Læst og Traad,
 altid saa rig paa gode Raad.
 Det er saa herligt om Navnet at samles.

Op der voksed en Børneflok,
 godt $\frac{1}{2}$ Snes var der nok,
 Børneflok,
 godt $\frac{1}{2}$ Snes var der nok.
 Brave Sønner og Døttre fandt
 der et Hjem, mens Tiden randt.
 Det er saa herligt om Navnet at samles.

Bort fra Hjemmet de snart drog ud,
 Døttre fik Brudgom, Sønner Brud,
 de drog ud.
 Døttre fik Brudgom, Sønner Brud.
 Rundt i Hjemmene — alt til Trods —
 fødtes en Ungdom — det er os —
 Det er saa herligt om Navnet at samles.

Ær din Fader, ær din Mor,
 Bendernavnet de os betror.
 Ær din Mor.
 Bendernavnet de os betror.
 Stadig kommer der friske Skud,
 Slægten aldrig maa dø ud.
 Det er saa herligt om Navnet at samles.

Navnet samler os her i Dag
 til et hjerteligt Vennelag.
 Her idag,
 kalder til hjerteligt Vennelag,

Tak til dem, der tog kraftigt fat,
og fik Stævnet i Scene sat.
Det er saa herligt om Navnet at samles.

Som: »Lad Lykkens Ganger springe«.

At Benderblodet binder,
det føles og det ses,
mens Aar og Dage rinder,
og stor bli'r Slægtens Kreds.
De lyse, varme Blikke
og Røstens Hjerteklang,
hvori en Sjæl kan ligge,
vi møder Gang paa Gang.

Vi hver har vore Minder
fra Hjem med Benderblod.
Men fast med dem sig tvinder
en Traad af fælles Rod.
Fra Hans Andreas Bender
og Viv et Traadespind
endnu sin Islet prænter
i Slægtens Sind og Skind.

Ja, Præg i Liv og Lader
og Præg i Syn og Sans,
det gav den Mo'r og Fader,
hvad hendes var og hans.
Fra dem gik ud i Livet
en Søskend'flok saa brav,
hvor Arven, de blev givet,
til næste Led de gav.

Saa give Gud den Lykke,
at Præg af Benderblod
bestandig som et Smykke
maa vidne om sin Rod. —
Af lyse, varme Blikke
og Røst med Hjerteklang
lad Slægten Livskraft drikke
fremdeles Gang paa Gang.

H. B.
(Hans Bendixen.)

INDHOLD

	Side
A. HANS ANDREAS BENDERS SLÆGT:	
1. generation	11
2. generation (betegnet med store bogstaver)	13
3. generation (betegnet med romertal)	16
4. generation (betegnet med smaa bogstaver)	19
5. generation (betegnet med alm. tal)	32
B. HANS ANDREAS BENDERS EFTERKOMMERE:	
A. MARIANE MARGRETHE BENDER, gift CHRISTENSEN	35
B. KAREN LOVISE BENDER, gift NIELSEN	41
C. KAROLINE KATHRINE BENDER, gift BENDIXEN	43
D. JOHAN CHRISTIAN BENDER	51
E. SEVERINE PETRINE BENDER, gift PEDERSEN	57
F. MAGDALENE HENRIKKE BENDER, gift KELSTRUP	61
G. SØREN PEDER CHRISTIAN BENDER	69
H. CARL HENRIK BENDER	73
I. FREDERIK ANDREAS BENDER	76
J. HANS JØRGEN BENDER	77
K. RASMUS WILHELM BENDER	82
C. RASMUS WILHELM BENDERS ERINDRINGER FRA ALLERUP	86
D. SLÆGTSOVERSIGTER for personer, der er gift med medlemmer af »Benderslægten«:	
1. Møllerslægten fra Lørup mølle, derunder smedefamilien fra Sødunge	94
2. Egneborg-Heldbjerg-Ætten, derunder møllerslægten fra Sandholt-Lyndelse mølle	95
3. RASMUS CHRISTENSENS familie	103
4. NIELS NIELSENS familie	104
5. HANS JØRGEN BENDIXENS familie	105
6. MAREN PASBERGS familie	106
7. JØRGEN PEDERSENS familie	108
8. NIELS MIKKELSEN KELSTRUPS familie	109
9. MARIE CATHRINE GLØERFELDT'S familie	111
10. ANNA THYGESENS familie	113
11. ELISE SØRINE MEYERS familie	114

E. TILLÆG:	Side
Liste over personer, der hedder: BENDER, BINDER, BENNER o. s. v.	115
DELTAGERNE I SLÆGTSSTÆVNET 1925	120
SANGE FRA FAMILIEFESTER	121
F. DIAGRAMMER: (indsat bag i bogen).	
1. H. A. Benders slægt (»Benderslægten«).	
2. H. A. Benders og Maren Sørendatters familier i lige linie.	
3. H. A. Benders efterkommere.	
FORORD	5

DIAGRAM I.

Johan Nicolay Binders og Karen Hansdatters Efterkommere.

2. Generation.

3. Generation.

4. Generation.

5. Generation.

6. Generation.



		<i>Denner.</i> <i>Christian Nielsen.</i>	f. og d. $\frac{9}{10}$ 1825. Johan Christian Christian- sen, f. $\frac{10}{12}$ 1826.	
		Caroline Auguste Bender. <i>Anders Hansen.</i>	Carl Albretsen, f. $\frac{19}{12}$ 1841. <i>Maren Pedersen.</i>	Hans Jørgen Albretsen, f. $\frac{9}{10}$ 1876.
		Henrik Christian Bender.		Carl Andreas Albretsen, f. $\frac{26}{12}$ 1878.
		Carl Abraham Bender.		Hans Jacob Albretsen, f. $\frac{26}{11}$ 1880.
		Kathrine Marie Bender. <i>Jacob Albretsen.</i>		Ane Katr. Jensen, f. $\frac{19}{1}$ 1863.
				Karen Jensen, f. $\frac{4}{11}$ 1865. Johanne Marie Jensen, f. $\frac{13}{8}$ 1869.
		Maren Friderichsdatter. <i>Hans Hansen.</i>	Ida Albretsen, f. $\frac{29}{10}$ 1843, d. $\frac{4}{1}$ 1889. <i>Jørgen Jensen</i> , f. $\frac{29}{12}$ 1831, d. $\frac{16}{1}$ 1882.	Jens Jacob Jensen, f. $\frac{4}{11}$ 1872, d. $\frac{17}{8}$ 1873. Jens Jacob Jensen, f. $\frac{30}{7}$ 1874.
				Caroline Jensen, f. $\frac{22}{8}$ 1877, d. $\frac{21}{3}$ 1879.
		Ole Ludvig Binder. <i>Johanne Kirstine Møller.</i>	Kathrine Friderichsdatter, f. $\frac{2}{8}$ 1809. <i>Jens Pedersen</i> , Rudme. <i>Niels Knudsen</i> , Rynkeby.	Hans Peter Jensen, f. $\frac{13}{11}$ 1880, d. $\frac{10}{8}$ 1881.
			Marie Kirstine Friderichs- datter, f. 1811. <i>Christen Larsen</i> , Vantinge.	
			Johanne Friderichsdatter, f. $\frac{4}{12}$ 1812. <i>Hans Nielsen</i> , Findinge.	
Friderich Christopher Binder. <i>Ane Olufsdatter.</i>		Friderich Chr. Rasmussen, f. 1781, d. $\frac{9}{11}$ 1855. <i>Maren Hansdatter.</i>	Maren Friderichsdatter, f. $\frac{19}{8}$ 1815, d. $\frac{17}{8}$ 1844.	
			Ane Dorthe Friderichsdat- ter, f. $\frac{29}{11}$ 1817. <i>Rasmus Pedersen</i> , Espe.	
			Lars Rasmussen, f. $\frac{9}{8}$ 1823. Ane Kathr. Rasmusdatter, f. $\frac{3}{8}$ 1825. Rasmus Rasmussen, f. $\frac{1}{8}$ 1827.	
		Cathrina Friderichsdatter. <i>Rasmus Jensen, Herringe.</i>	Hans Abraham Bender Lund, f. $\frac{2}{3}$ 1816, d. $\frac{9}{7}$ 1819. Marie Kirstine Lund, f. $\frac{9}{8}$ 1817, d. $\frac{9}{8}$ 1819. Friderich Christian Lund, f. $\frac{19}{1}$ 1819, d. $\frac{9}{1}$ 1865.	
			Marie Kirstine Lund, f. $\frac{10}{8}$ 1820. <i>Carl Engelbreht Grahn.</i>	Lovise Rasmine Frederikke Grahn, f. $\frac{4}{10}$, d. $\frac{2}{12}$ 1853. Rasmine Carol. Marie Be- nedicte Grahn, f. $\frac{27}{1}$ 1856.
		Ane Birgitte Rasmusdat- ter, f. 1786. <i>Rasmus Larsen</i> , f. 1792, Espe.	Hans Abraham Bender Lund, f. $\frac{29}{1}$ 1822, d. $\frac{4}{10}$ 1876. <i>Hansine Vilhelmine Møller</i> , f. ca. 1822, d. $\frac{21}{12}$ 1872.	Ruthine Hansine Mette Marie Lund, f. $\frac{9}{8}$ 1853. Leonsine Caroline Lund, f. $\frac{19}{8}$ 1855.
				Petrine Lund, f. $\frac{29}{2}$ 1857. <i>Chr. Fr. G. Bang</i> (se nedenfor).
			Pallene Marie Bang, f. $\frac{22}{1}$ 1822, d. $\frac{15}{4}$ 1846.	Peder Lund, f. $\frac{4}{11}$ 1858. Augusta Alexandra Lund, f. $\frac{4}{8}$ 1860, d. $\frac{10}{10}$ 1863.
			Hans Claus Christian Bang, f. $\frac{9}{8}$ 1826. <i>Charlotte Emilie Caroline</i> <i>Becker</i> , f. $\frac{10}{11}$ 1816, d. 1874.	Carl Christian Bang, f. $\frac{21}{3}$ 1855. Thyge Emil Bang, f. $\frac{29}{7}$ 1858.
		Hans Abraham Bender. <i>Marie Nielsdatter (Ras- mussen).</i>	Frederikke Vilhelmine Pe- trine Bang, f. $\frac{22}{11}$ 1827.	Anna Margr. Bang, f. $\frac{25}{7}$ 1860, d. $\frac{9}{8}$ 1862.
			Carl Frederik Vilhelm Bang, f. $\frac{9}{8}$ 1834. <i>Anna Petrea Marie Elisa- beth Teisen</i> , f. $\frac{9}{8}$ 1839.	Christian Frederik Gers- dorff Bang, f. $\frac{31}{3}$ 1862. <i>Petrine Lund</i> (se ovenfor).
				Dorthea Margr. Elisabeth Bang, f. $\frac{30}{12}$ 1863. Mathias Frederik Bang, f. $\frac{9}{11}$ 1865.
				Henrik Carl Bang, f. $\frac{28}{10}$ 1867.
				Mathea Pallene Marie Bang, f. $\frac{30}{11}$ 1869.
				Louis Emil Bang, f. $\frac{9}{10}$ 1871.
		Frideriche Lovise Bender. <i>Frederik Larsen Elling.</i>	Hans Abraham Lauritz El- ling, f. $\frac{28}{8}$ 1820.	Olaf Frederik Andersen, f. $\frac{1}{10}$ 1853.
			Frederikke Dorthea Julia Nicoline Bernickow, f. $\frac{19}{3}$ 1833. <i>Anders Andersen</i> , f. ca. 1824.	Jens Nicolai Andersen, f. $\frac{27}{10}$ 1855, d. $\frac{29}{11}$ 1858. Anna Juliane Mathilde Andersen, f. $\frac{19}{1}$ 1858.
		Anna Frederiche Binder. <i>Jens Frederik Bernickow.</i>		
		Andreas Christopher Binder. <i>Karen Henriksdatter.</i> <i>Helene Marie Dreyer.</i>	Andreas Frederik Binder. Johan Lorentz Binder. Juliane Dorthea Binder. Carl Nicolai Binder. Julius Theodor Binder. Johanne Frideriche Binder. Albert Christian Binder. Anna Gerhardtine Binder.	
		Johan Nicolai Binder. <i>Juliane Møller.</i>		

DIAGRAM II.

Hans Andreas Benders og Maren Sørensdatters Forfædre i lige Linie.

												Anne Eriksdatter. Michel Nicolaisen, f. ca. 1679, d. 1725. Maren Hansdatter, f. ca. 1686, d. 1757.	
				Christian — ? —		Peder Andersen.		Else — ? —				Hans Sørensen, f. ca. 1691, d. 1761. Karen Michelsdatter, f. ca. 1707.	
												gift 1726.	
Johan Nicolay Binder, f. ca. 1677, d. 23. Nov. 1735.	Karen Hansdatter.		Michel Michelsen, f. ca. 1674, d. Feb. 1753.	Anne Margrethe Hansdatter, f. ca. 1689, beg. 3. Jan. 1770.	Niels Christian-sen, f. 1713, d. Apr. 1779.	Mariane Pedersdatter, f. 1722, d. Jan. 1765.	Hans Ibsen, d. 1782.	Severine Sørensdatter, d. 1741.		Jørgen Andersen, f. ca. 1723, d. Feb. 1774.	Maren Hansdatter, f. 1727, d. 1774.		
				Gift 3. Juni 1740.		Gift ca. 1733.				Gift 28. Novb. 1749.			
Friderich Christopher Binder, f. 1709, d. 9. Aug. 1787.	Ane Olufsdatter, f. ca. 1709, d. 8. Dec. 1791.		Hans Michelsen, døbt 13. Nov. 1729, d. 3. Juli 1802.	Magdalene Nielsdatter, døbt 30. Okt. 1746, d. 9. Feb. 1813.	Peder Hansen Egneborg, f. ca. 1737, d. 19. Apr. 1817.	Karen Rasmusdatter, f. ca. 1746, d. 23. Septbr. 1797.	Anders Jørgensen, f. 1750, d. 14. Maj 1837.	Maren Hansdatter, f. ca. 1755, d. 1797.					
				Gift 2. Januar 1771.						Gift 24. Juni 1774.			
Johan Christian Bender, f. 1742, d. 27. Feb. 1823.		Mariane Margrethe Hansdatter, f. 1771, d. 11. Dec. 1852.		Søren Pedersen, f. ca. 1777, d. 6. Feb. 1849.		Karen Andersdatter, døbt 21. Feb. 1779.							
		Gift 5. Marts 1791.				Gift 1. Novbr. 1805.							
		HANS ANDREAS BENDER, f. 3. Oktober 1796, d. 26. Januar 1862.				MAREN SØRENSDATTER, f. 17. Marts 1809, d. 10. Marts 1874.							
				Gift 6. Novbr. 1831.									

DIAGRAM III.

Hans Andreas Benders og Maren Sørendatters Efterkommere.

1. Generation.	2. Generation.	3. Generation.	4. Generation.
Mariane Margrethe Bender. <i>Rasmus Christensen (Moltke).</i>	Anna Christensen.	Christian Rasmus Christensen. Christian Christensen. <i>Eleonora Laurine Rasmussen.</i>	{ Gerda Christensen. Christian Aksel Christensen. Gerda Gudrun Bender Christensen.
	Hans Andreas Bender Christensen. <i>Anna Frederikke Schröder.</i>	Mary Kristine Christensen. Hans Ejner Christensen. Agnes Sofie Margrethe Christensen. <i>Oluf Johannes Poulsen.</i> Olga Florentine Christensen. <i>Axel Jørgen Valdemar Madsen.</i>	{ Jørgen Lauritz Peytz. Frode Svend Peytz. Else Vivian Bender Christensen. Ruth Bender Christensen. Henning Bender Christensen. Bent Bender Christensen.
Karen Lovise Bender. <i>Niels Nielsen.</i>	Anton Carl Christensen. <i>Maren Dorthea Larsen.</i> Anna Christensen. Marie Magdalene Christensen. <i>Andreas Martin Pedersen.</i>	{ Olga Christensen. <i>Svend Nicolaj Sofus Peytz.</i> Ellen Hansine Christensen. <i>Adolf Emil Jørgensen.</i> Axel Magnus Christensen. <i>Laura Caroline Andersen.</i> Carl Peder Christensen. <i>Ingrid Kirsten Dorthea Nørgaard.</i> Georg Alfred Christensen.	{ James Pedersen. Arnold Ananias Pedersen.
	Caroline Marie Nielsen. <i>Jens Christian Pedersen.</i>	{ Aksel Arnold Richard Pedersen. <i>Ellen Eriksen.</i> Einer Harald Pedersen. <i>Oskavia Mathilde Falk Johnsen.</i>	
Karoline Kathrine Bender. <i>Hans Jørgen Bendixen.</i>	Albrecht Kristian Bendixen. Hans Andreas Bendixen. <i>Sofie Hedevig Kristensen.</i>	{ Hans Christian Bendixen. <i>Bertha Eleonora Emilie Eggertsen.</i> Valdemar Bendixen. <i>Gudrun Bender-Pedersen.</i> Agnes Kirstine Bendixen. Gunnar Bendixen. Frede Bendixen.	{ Hans Jørgen Bendixen. Gunnar Bendixen. Aase Bendixen.
	Marie Kirstine Bendixen. Frederik Andreas Bendixen. <i>Karen Jensen.</i>	{ Hans Carl Albrecht Bendixen. Ingrid Elise Bendixen. <i>Hans Jørgen Rasmussen.</i>	
Johan Christian Bender. <i>Maren Pasberg.</i>	Sofie Marie Mathilde Bender. <i>Jens Petersen.</i>	{ Johannes Verner Andreas Petersen. <i>Elna Vejbæk.</i> Karl Valdemar Marius Kiørbye. <i>Johanne Johnsen.</i> Otto Frederik Vilhelm Kiørbye.	{ Poul Vejbæk Petersen. Jørgen Vejbæk Petersen. Ellen Vejbæk Petersen. Axel Vejbæk Petersen. Ulla Vejbæk Petersen. Niels Jørgen Kiørbye.
	Hans Andreas Bender. <i>Marie Andersen.</i> Petroline Bender. Verner Bender. <i>Marie Bertine Sørensen.</i>	{ Astrid Marie Bender. Viggo Andreas Bender. <i>Ester Morsø.</i> Svend Aage Bender. Ove Verner Christian Bender. <i>Meta Cecilie Andersen.</i> Emmy Marie Bender. Egon Harald Bender. Holger Gerhard Bender. <i>Marie Kristine Hansen Brunsvig.</i> Inger Aagot Ragna Bender. <i>Harry Gordon Hartmann Sørensen.</i> Viggo Bender. Verner Bender.	{ Johan Bender Werner Niels Bender.
Severine Petrine Bender. <i>Jørgen Pedersen.</i>	Hans Jørgen Marius Svend Bender-Pedersen. <i>Ottilia Sofie Anna Hildur Rasmussen.</i>	{ Jørgen Bender-Pedersen. Poul Bender-Pedersen.	
	Frederik Andreas Bender-Pedersen. <i>Christine Helene Larsen.</i> Asta Theodora Bender Pedersen Theodora Louise Bender Pedersen.	{ Else Bender-Pedersen. Gudrun Bender-Pedersen. <i>Valdemar Bendixen.</i> Karen Bender-Pedersen.	{ Aase B. (se ovenfor).
	Hans Michael Mikkelsen Kelstrup. <i>Ædele Høgsbro.</i>	{ Inger Høgsbro Kelstrup. <i>Jens Christian Dybkjær.</i> Gudmund Høgsbro Kelstrup. Niels Høgsbro Kelstrup. Tue Høgsbro Kelstrup. Viggo Høgsbro Kelstrup. Egil Høgsbro Kelstrup.	{ Leif Dybkjær. Jytte Dybkjær.
	Martin Thorvald Mikkelsen Kelstrup. <i>Marie Nielsen.</i>	{ Oluf Kelstrup. Ester Kelstrup. <i>Viggo Knudsen.</i> Erling Kelstrup.	

		Inger Høgsbro Kelstrup. <i>Jens Christian Dybkjær.</i>	{Leif Dybkjær. {Jytte Dybkjær.
	Hans Michael Mikkelsen Kelstrup. <i>Ædele Høgsbro.</i>	Gudmund Høgsbro Kelstrup. Niels Høgsbro Kelstrup. Tue Høgsbro Kelstrup. Viggo Høgsbro Kelstrup. Egil Høgsbro Kelstrup.	
	Martin Thorvald Mikkelsen Kelstrup. <i>Marie Nielsen.</i>	Oluf Kelstrup. Ester Kelstrup. <i>Viggo Knudsen.</i>	
	Valdemar Mikkelsen Kelstrup.	Erling Kelstrup. Uffe Kelstrup. Arne Kelstrup. Mogens Kelstrup.	
	Agnes Marie Mikkelsen Kelstrup. <i>Peder Ebbesen Grue.</i>	Dorthea Kelstrup Grue. Palle Kelstrup Grue.	
Magdalene Henrikke Bender. <i>Niels Mikkelsen Kelstrup.</i>	Jørgen Frederik Valdemar Mikkelsen Kelstrup. <i>Ellen Margrethe Baggesen Schmidt.</i> <i>Magda Baggesen Schmidt.</i>	Gudrun Kelstrup.	
	Holger Kristian Mikkelsen Kelstrup. <i>Alma Dreyer.</i>	Agnete Kelstrup. Gunnar Kelstrup. Jørgen Kelstrup. Nora Kelstrup. Helga Ragnhild Kelstrup.	
	Asta Theodora Louise Mikkelsen Kelstrup.	Ingrid Grue Kelstrup. Olav Grue Kelstrup. Vagn Grue Kelstrup.	
	Niels Andreas Halvor Mikkelsen Kelstrup. <i>Karen Ebbesdatter Grue.</i>	Ellen Margrethe Grue Kelstrup. Estrid Magdalene Grue Kelstrup. Bent Grue Kelstrup.	
	Axel Otto Mikkelsen Kelstrup. <i>Marie Bothager.</i>		
	Valborg Magdalene Mikkelsen Kelstrup. <i>Jens Harald Kristen Dyre.</i>	Vibeke Dyre.	
	Maren Pauline Bender.		
	Emilie Bender. <i>Johannes Cicilius Larsen.</i>	Helge Bender Larsen. Poul Bender Larsen.	
	Hansine Bender.		
	Minora Bender. <i>Peder Christian Larsen.</i>	Gunnar Peter Bender Larsen.	
Søren Peter Christian Bender. <i>Marie Cathrine Gløerfeldt.</i>	Hans Andreas Bender. <i>Margrethe Christensen.</i>		
	Frederik Gløerfeldt Bender.		
	Frode Bender. <i>Viktoria Ottilia Davids.</i>	Jørgen Ib Bender. Inger Gløerfeldt Bender.	
	Asta Marie Bender. <i>Bruno Wangel.</i>	Gunnar Wangel. Bodil Wangel.	
	Betty Bender.		
	Hans Andreas Bender.		
	Anna Bender.		
Carl Henrik Bender. <i>Anna Thygesen.</i>	Andreas Frederik Bender. — ? —	Datter.	
	Hans Jørgen Bender. <i>Kirstine Henriette Petersen.</i>	Otto Bender. Erling Bender. Carsten Bender.	
	Carl Bender. <i>Phyllis — ? —</i> <i>Elisabeth Dewing.</i>	Carl Bender.	
Frederik Andreas Bender.	Hans Carl Bender. <i>Andrea Hansine Hansen.</i>	Arno Kaj Bender. Hedvig Lydia Elise Bender. Thorbjørn Bender. Kurt Bender.	
Hans Jørgen Bender.	Christine Marie Catrine Bender. <i>Peder Johansen Hjort.</i>	Elise Wilhelmine Hjort. Agnete Christine Hjort. Henny Petra Hjort. Inge Bender Hjort. Søren Hannibal Bender Hjort.	
Rasmus Wilhelm Bender. <i>Elise Sørine Meyer.</i>	Karen Louise Bender. <i>Niels Christian Larsen.</i>	Niels Steen Larsen. Alf Christian Steen Larsen. Gunhild Elisabeth Steen Larsen. Marie Lovise Steen Larsen. Eva Bender Steen Larsen. Christian Wilhelm Steen Larsen. Kirsten Steen Larsen. Karen Aslaug Steen Larsen. Kamma Synøve Steen Larsen. Vagn Steen Larsen.	
	Elis Wilhelm Bender. <i>Bodil Hougaard.</i>	Wilhelm Bender. Annelise Bender.	