

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

JENS LYNNERUP

og hans slægt

(Himmerland)

om
Jens Laursen Lynnerup, født 1804,
og hustru
deres forfædre og efterkommere

NORDISK SLÆGTSFORSKNING ApS
8832 SKALS
1998

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppé Aakjær

Forord

Den velkendte venstrepolitiker konseilspræsident J.C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig saadanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, saa de kan gaa videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men ogsaa skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig ogsaa gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen faa den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" saa husk paa, at vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortid, og at alt – ogsaa en selv – er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstaa sig selv og prøve at faa rede paa forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, maa han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. – Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. – Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i denne forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men alligevel er der tale om et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa gennem tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Rostrup sogn, saa er det – selv om billedet har ændret sig noget – paa de samme gader og veje, slægtens gamle har gaaet, ligesom de bygninger man passerer, kan være de samme, som dem ens forfædre har henlevet deres tilværelse i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke saa meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. – Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men som et led i kæden af generationer.

En døgnvise spaar, at om hundrede aar er alting glemt, og det er vel rigtigt, at enkelthederne med aarene forsvinder, men tilbage staar summen af hver dags trofast virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav den enkelte at forvalte og videreføre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.

Med ønsket om, at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer

Skals, den 23. november 1998
Nordisk Slægtsforskning ApS

Special-Trykkeriet a-s
Copyright, eftertryk forbudt.

Orientering

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit omhandler ægteparret Jens Laursen Lynnerup og Mette Marie Christensdatter med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af efterkommerne efter nævnte ægtepar.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt – kirkebøger og andre arkivalier findes ikke – eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 6's fader har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12's forældre har nr. 24 og 25, nr. 13's forældre nr. 26 og 27 etc. Hvis man omvendt vil finde f. eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 15 gift med nr. 14, deres barn er nr. 7 gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For overskuelighedens skyld findes vedlagt en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Vedlagt findes endvidere en sol(evt. flere). Medens den skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindelsen tilbage i tiden fra stamforældrene (se ovenfor), giver solen med stamforældrene i midten en oversigt over deres børn, børnebørn og oldebørn, mærket med henholdsvis romertal, store bogstaver og arabertal, og saaledes at laveste tal eller første bogstav i alfabetet er ældste barn i en søskendeflok. I bogens tekst videreføres dette system, saaledes at børn af arabertal er mærket med smaa bogstaver, disses børn med arabertal efterfulgt af en parentes etc. Man opnaar derved, at enhver person i efterkommeroversigten faar sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle øvrige nævnte personer. Eksempel: II.F.2.b. Nummeret angiver, at den paagældende er andet barn af II.F.2., som igen er andet barn af II.F., mens II.F. er sjette barn af II., som er andet barn af stamfaderen. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Anetavle
for
Jens Lynnerup
og
Mette Marie Christensdatters
børn

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet paa grundlag af de bevarede danske arkivalier

For at give læseren en bedre mulighed for at kunne vurdere de opnaaede forskningsresultater, bringes i det følgende en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeaaen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviiede, der første gang aflægger besøg paa f.eks. Landsarkivet i Viborg og her faar lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med haandskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle faa gange, og for hvem det hele endnu er saa nyt og uforstaaeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere aar har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhaanden har faaet lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne ogsaa gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille paa alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder paa problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden gaar da ogsaa med undersøgelser, som giver negative resultater, men saa meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen paa problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, maa De saaledes huske paa, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin raadighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgaar af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere saasom fødsel, daab, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov paabudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette

betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegaarden. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne saaledes kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gaaet tabt før 1814, det aar hvor der blev paabudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældste kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkaar meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpemidler, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne ogsaa fremgaar, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, stilling, ægtefælle og hjemmenværende børn.

Skøde og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandler og optagelser af laan etc. Protokoller af denne art blev paabudt ved forordning af 1738, men en stor del er gaaet tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, naar man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, saasom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregaard. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte maa man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de paagældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gaaet tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er smaat med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt paa hvilken maade efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil saaledes afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke paa grund af manglende kirkebøger lader sig paavise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de paagældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage – ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske paa den maade, at der opstaar en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer saa ud for, at Peder Jensen fremstaar paa tinge og vidner, at den paagældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordbøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gaardes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske aarbøger, stater, købstadshistorier, sogne- og egnbeskrivelser etc. Hvis man saaledes i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og paa land, saa viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt saa kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren med det formaal at give Dem indblik i arbejdets omfang og bibringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som forhaabentlig vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

Hartkorn

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier – landgilde – til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "haardt" korn (heraf ordet hartkorn) i modsætning til havre.

Forholdene paa de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1	td.	hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2	"	"
1 " hvede eller ærter	1 1/2	"	"
1 " havre	1/2	"	"
1 " humle	1/2	"	"
4 læs enghø	1	skp.	"
12 gæs	1	td.	"

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes godsernes jordebøger, og paa grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den saakaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen paa godserne som nævnt havde været noget forskellige, og man paabegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret paa jordens ydeevne – boniteten – der sattes i forhold til arealet og saaledes angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed, medens enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olderen m.m. Ogsaa mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmaaling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede aar blev benyttet som basis for grundskatten paa landet, blev den paa grund af jordens forbedring m.m. efterhaanden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i aarene 1806–1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 td. land (å 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. Paa Lolland og Falster gik der 9 4/5 tdr. land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de daarlige jorders værdier ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.



Slægtens hjemegn (Th. Gravlund: Herredsbogen).

1. Generation

Ane 2 Jens Laursen Lynnerup

er født den 20. marts 1804 på Fruergård i Tostrup sogn, og han døde den 18. maj 1869 i Aars by og sogn.

Han blev hjemmedøbt dagen efter, at han fødtes, og hjemmedåben fandt sted i præstegården i overværelse af barnets far, medens bolsmand Bertel Mogensens hustru fra Ugelris bar ham. Ved fremstillingen i Tostrup kirke blev han båret til dåben af Katrine Nielsdatter, der var gift med Niels Jensen, tidligere ejer af Fruergård, nu ejer af Christiansborg på Skringstrup mark; møller Kristians kone fra Nr. Borup mølle stod hos, og som faddere nævnes Bertel Mogensens søn Mogens (Kræmmer), gårdmændene Anders Sørensen og Christen Nielsen fra Ugelris og gårdmændene Peder og Søren fra Nr. Borup. Ved de to sidstnævnte er gjort plads til efternavnene, men pladsen står tom.

Jens Laursen Lynnerup blev gift den 9. marts 1832 i Sebber kirke med

Ane 3 Mette Marie Christensdatter

Forlovere ved vielsen var brudgommens far Laurs Jensen Lynnerup og brudens morbror Lars Johansen, begge af Barmer.

Mette Marie Christensdatter er født 1809 i Barmer, Sebber sogn, og hun døde den 17. oktober 1893 i Katby, Giver sogn, og blev begravet i Aars.

Hun blev hjemmedåbt den 1. juli 1809 og fremstillet i kirken den 9. juli; som faddere nævnes Kristen Smed og dennes hustru fra Valsted, Karen Marie Ryssensteen, Laust Johansen og Peder Svendsen fra Sebber Kloster.

De første par år efter ægteskabets indgåelse var Jens Laursen Lynnerup tjenestekarl hos svigermoderen på hendes gård i Barmer, hvorpå han af hende fik skøde på gården den 21. juni 1834. Der var tale om en mindre gård med et hartkorn på 2 tdr. 2 fjdkr. 1 alb., hvilken gård oprindeligt havde hørt under Sebber Kloster, men i 1813 af Mette Marie Christensdatters far var blevet købt til selveje. Med i overdragelsen fulgte indbo, redskaber og besætning, en større jordparcel på Barmer mark med et hartkorn på 5 skpr. 1 fjdkr. 1/2 alb., samt nogle fiskestader. Det drejede sig om to sildegarnsstader i Limfjorden, som Jens Laursen Lynnerups svigerfader i sin tid havde erhvervet fra Sebber Kloster, og som kaldes nr. 2 på Sønderdrag lænke og nr. 12 på Retholm. Hertil kom en 3de part af fire sildegarnsstader i Lykkedybet, ligeledes i Limfjorden, købt 1809 af Mette Marie Christensdatters far. Den samlede overdragelsessum for gård, den tilhørende parcel og sildefiskeriet var på 900 rbdlr. sedler samt en nærmere bestemt aftægt til svigermoderen, for en 5-årig periode vurderet til 162 rdlr. 3 mk., således at den totale overdragelsessum var på 1.062 rdlr. 3 mk.

4 år senere, nemlig den 25. december 1838, ses Jens Laursen Lynnerup derpå af Anders Sørensen Baade i Valsted at have købt dennes 3de part af de tidligere nævnte fire sildegarnsstader i Lykkedybet, således at han nu sad på 2/3, medens den sidste 1/3 var ejet af en Hans Andersen Wæver i Valsted. Prisen for 3de parten var 50 rbdlr. sedler.

Det kan nok undre, at Jens Laursen Lynnerup – efter fra 1834 til 1838 at have anvendt sine egne to sildegarnsstader samt 3de parten af de fire stader – alligevel valgte at foretage yderligere investeringer. Sagen var nemlig den, at sildefiskeriet i Limfjorden på det tidspunkt på det nærmeste var forbi. Årene 1826–1828 var endnu store fangstår, men så gik det galt. Dengang vidste man ikke hvorfor, men idag er det den almindelige opfattelse, at årsagen var Agger-tangens

gennembrud i 1825, hvorved saltvand strømmede ind i fjorden fra Vesterhavet og fortrængte silden. Det har Jens Laursen Lynnerup ikke vidst noget om, men da han i 1838 købte yderligere en 3de part af de fire bundgarnsstader i Lykkedybet, var det efter næsten 10 års stilstand i fiskeriet. Han synes da også at have fået 3de parten billigt, nemlig som nævnt for 50 rbdldr. sedler, og har måske håbet på, at sildefiskeriet, der altid tidligere havde været meget svingende, ville vende tilbage.

Af skøde- og panteprotokol for Aars og Slet herreder fremgår det, at der den 15. december 1840 blev indgået et forlig mellem på den ene side gårdmand Anders Jacobsen i Valsted og på den anden side Jens Laursen Lynnerup, ungarl Anders Christian Sørensen af Barmer og bolsmand Hans Andersen Wæver af Valsted. Af indførslen i protokollen fremgår det, at der var tale om bundgarnsstaderne i Lykkedybet, hvor Jens Laursen Lynnerup nu sad på de 2/3, medens den sidste 1/3, ejet af Hans Andersen Wæver, var lejet ud til Anders Christian Sørensen af Barmer. Ved en fogedforretning den 25. april 1840 havde Anders Jacobsen ladet fjerne modpartens sildebundgarn og beslaglagt samme. Hvorfor ved vi ikke, men det fremgår, at det var Anders Jacobsen, der var sagsøgeren og de tre andre de sagsøgte. I forliget heddet det imidlertid, at de sagsøgte fik ret til at fiske i forhold til den andel, som deres skøder hjemlede dem hver især med 4 sildebundgarns fiskestader i den del af Lykkedybet, der strakte sig fra Sebber Klosters ålegård og ned til den såkaldte Knebbinghage i dybets nordre side. Anders Jacobsen skulle aflevere de beslaglagte garn, hvilket allerede var sket, i reparationer og erstatning skulle han betale de sagsøgte 230 rbdldr., og endelig fik han pålagt alle sagens omkostninger.

2 år senere valgte Jens Laursen Lynnerup, der også nogle gange i arkivalierne kaldes for Jens Laursen Fruergaard, idet han er født her, at sælge og flytte til Aars. Den 12. december 1842 ses han derpå at have udstedt skøde til Jens Christian Mikkelsen fra Fællegaard i Blære sogn, på gården i Barmer af hartkorn 2 tdr. 2 fjdkr. 1 alb., parcellen på Barmer mark, kaldet Sandlodden, af hartkorn 5 skpr. 1 fjdkr. 1/2 alb., 2/3 af et på gårdens eng stående fiskehus på 3 fag, hvoraf Hans Andersen Wæver var ejer af 1/3, 2/3 af de fire sildegarnsstader i Lykkedybet, som han havde til fælles med samme, og endelig de to sildegarnsstader, som han alene var ejer af, samt en fiskerkåg med en del dertil hørende redskaber, alt for en pris af 1.500 rbdldr. sølv.

Istedet fik Jens Laursen Lynnerup af tidligere skolelærer og kirkesanger i Aars Peter Ryge skøde på Aars Dalsgaard i Aars by og sogn, hvilken gård skolelæreren havde erhvervet 7 år forinden på en auktion. De til gården hørende jorder var på 3 tdr. 2 skpr., og med i handlen fulgte rugsæden, gødningen, foderbeholdningen og alle i bygningerne værende mur- og nagelfaste effekter, bortset fra kakkelovne og gruekedel. Overdragelsessummen var på 1.500 rbdldr. sølv og overtagelse havde allerede fundet sted den 1. april samme år. Samtidig hermed købte Jens Laursen Lynnerup af Peter Ryge en jordparcel i Aars af hartkorn 4 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. formedelst 300 rbdldr. sølv, og for at kunne klare betalingen på de 1.800 rdlr., optog han nu et 1. prioritetslån på 700 rbdldr. sedler hos ungarl Hans Pedersen i Slemstrup mod pant i Aars Dalsgaard. Denne panteobligation ses udslettet i 1845, og istedet optog Jens Laursen Lynnerup et nyt lån af samme størrelse hos fæstegårdmand Søren Nielsen Støttrup i Havbro mod pant i Dalsgaard, hvis hartkorn ved matrikuleringen i 1844 var blevet ændret til 2 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. 2 1/4 alb., ligesom gården havde fået nyt matr.nr., nemlig matr.nr. 2a.

Vi ved ikke, om der i forvejen blev drevet kro i Dalsgaards bygninger i Aars, men ihvertfald ligger det helt fast, at Jens Laursen Lynnerup fra senest 1848 drev kro her sideløbende med landbruget, hvilket han fortsatte med helt ind til 1863. Den 12. maj 1848 ses iøvrigt oprettet en forpagtningskontrakt mellem den stedlige sognepræst og "gaardmand og kromand" Jens Laursen Lynnerup, i henhold til hvilken sidstnævnte for en 10-årig perioden fik forpagtningen af "den til Aars Præstegaard henhørende Avling". Af kontrakten fremgår det, at agerjorden var delt i 10 vange, der skulle dyrkes således: Første år brak, andet år rug, tredje år byg, fjerde år rug, femte

Ernst Ovinggaard og Hans Jørgen Løvel
1804
H. M. M. M.

N^o 12. Juni 21. Mætte blev Balmager Andreasgaard Laurus Jensen i Fruerogard og Pousis
Anne Lorensdatters Kone (født 1780) hjemmedåb for i Præstegaarden, og kaldet Jens.
han blev i de lærers Omme, og selv holdt for præsten af Borlemand Bertel Mo-
gensen Kone af Ugelvæs.

N^o 13. Juni 15. April: Stam Karen Ericsdatters nægte Pater hjemmedåb i Præstegaarden Ole
Jensens (Møllers) Kone i Boem, hvor Moderen blev kaldt sig. Han var fød d. 8. om Aften
han blev kaldt for Gudens af Præstegaarden Jens Jørgen Møllers Kone, og kaldet Anne Marie.
Et Barn blev kaldt omme og Ole Møllers Kone Peder Olsen, hjemmedåb for
Bogser Hans Møller, søn af Moderen og fra gamle hjem.

Juni 15. Maii (C. D. aft. p.) blev omme og Laurus Jensen Fruerogards Kone Jensens Kone kaldt publiceret
i Tostrup Kirke. - som forrige D. af Fruerogard, m. fra af Christianborg par Schreind.
Kone Carl Laastrup Boger, Niels Jensens Kone Katrine Nielsen, og Kone Kristians Kone fra Nørre.
Bogers Kone, Dilla Boger, fød for. - Kone og Kone name Bertel Mogensen Kone Margrethe (Kone)
Kone og Kone Anders Lorensen og Kristen Nielsen af Ugelvæs og Præstemanden Peder
af Nørre-Bogers, Laastrup Boger.

En side fra Tostrup sogns kirkebog 1804. Øverst ane 2 Jens Laursen Lynnerups
hjemmedåb og nederst hans fremstilling i kirken.



Aars kirke, som Jens Lynnerup og hustru fra 1842 frekventerede.



Skivum sogn. Nederst til venstre lokaliteten Lynnerup, hvorfra slægten har sit navn.

og sjette år havre, og derpå hvile de øvrige år. Præsten forbeholdt sig ret til brug af to stykker havejord ved præstegården, af vognporten (bortset fra plads til en enkelt hestevogn) samt græsning til 4 køer, og den årlige forpagtningsafgift, som Jens Laursen Lynnerup skulle udrede var på 200 rbdlr. sedler.

Jens Laursen Lynnerup var nu gårdmand, forpagter og kromand i Aars indtil 1865, da han ifølge en udstedt købekontrakt af 18. juni det år med efterfølgende skøde af 19. december til Peder Andersen Kornum solgte Dalsgaard og vel med denne retten til at drive krohold. Med i handlen fulgte 1 tyr, 1 stud, 3 køer, 2 kalve, 4 får, 4 lam, sengetøj til to senge, et bord og et par bænke i dagligstuen samt et krydderiskab i skænkestuen og et læs "ruetag" på 360 kilo. Sælgeren forbeholdt sig retten til 30 læs gødning, og iøvrigt var handelsprisen 5.000 rdlr. rigsmønt, et ganske betragteligt beløb, hvoraf Jens Laursen Lynnerup fik de 3.000 rdlr. i form af en 1. prioritets panteobligation i den solgte ejendom Aars Dalsgaard. Selv havde han imidlertid beholdt det jordareal, som han i 1842 havde købt for 300 rbdlr. sølv og som stod til hartkorn 4 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. eller godt 1/2 td. Her må han have opført bygninger, og dette husmandssted drev han så indtil sin død. Hans hustru Mette Marie Christensdatter ses på sine gamle dage at have været bosat som aftægtskone hos den yngste datter Jensine Marie (XI.) og hendes mand Niels Jensen i Katby i Giver sogn.

Jens Laursen Lynnerup og Mette Marie Christensdatter fik i deres ægteskab børnene: I. Christen, født 1832, omkommet ved en ulykke 2 år gammel, II. Ane Marie, født 1834, III. Thomas, født 1835, IV. Maren, født 1837, V. Christine, født 1840, død 5 år gammel, VI. Laust Christian, født 1841, død 16 1/2 år gammel, VII. Ane Kathrine, født 1843, VIII. Poul Christian, født 1845, IX. Christen, født 1846, X. Christine, født 1851, og XI. Jensine Marie, født 1854. Disse børn og deres efterkommere er nærmere omtalt i bogens andet afsnit.

2. Generation

Ane 4 Laurs Jensen

der på sine ældre dage nævnes med tilnavnet Lynnerup, er født 1770 på gården Tulstrup i Grynderup sogn, og han døde den 18. september 1854 i Oudrup by og sogn.

Han blev hjemmedøbt den 2. november 1770 "formedelst svaghed" og derpå fremstillet i Grynderup kirke den 11. november samme år; Lene Jacobsdatter, der tjente i Allestrup, var gudmor, og som faddere nævnes farbroderen Christen Laursen fra Allestrup, Søren Smed fra Kjemstrup og Christen Pedersens hustru (en faster) fra Nysum.

Laurs Jensen blev forlovet den 1. februar 1802 i Astrup præstegård og gift den 12. marts samme år i Rostrup kirke med

Ane 5 Anne Nielsdatter

Forlovere ved vielsen var brudens far Niels Sørensen Rytter, gårdmand i Stenstrup, og Jens Andersen, bolsmand i Astrup.

Anne Nielsdatter er født 1784 i Stenstrup, Rostrup sogn, og hun døde den 22. februar 1827 i Barmer, Sebber sogn.

Hun blev døbt den 4. juli 1784; mosteren Else Sørensdatter bar hende til dåben, og faddere var farbroderen Jens Sørensen fra Lundgaard, Tyge Nielsen, Kristen Jensen og Jens Nielsens hustru, alle fra Stenstrup.

Efter Anne Nielsdatters tidlige død, hun blev blot 42 år gammel, indgik Laurs Jensen nyt ægteskab med en Mette Marie Larsdatter. Vielsen har fundet sted 1827–1834, men har ikke kunnet findes i de relevante kirkebøger. Mette Marie Larsdatter var på det tidspunkt ikke nogen ung dame, og afgik i øvrigt allerede ved døden den 9. december 1834, 60 år gammel.

Laurs Jensens første hustru Anne Nielsdatter kom som helt ung galt afsted, idet hun i 1801 i en alder af blot 17 år med en Søren Jensen, der var tjenestekarl hos hendes far i Stenstrup, fik datteren Else, som Laurs Jensen derpå ved ægteskabets indgåelse året efter blev stedfar til.

Laurs Jensen var selvejergårdmand og førte med sin familie et yderst omflakkende liv, idet han i årene 1802–1840 havde ikke mindre end 7 forskellige ejendomme, og det tilmed i syv forskellige sogne, og det kunne jo nok idag være interessant at vide, hvad det var, der fik ham til at skifte ikke bare ejendom, men også egn så ofte. Sin første gård erhvervede han før første ægteskabs indgåelse 1802, idet han ved vielsen betegnes som selvejergårdmand i Stenild by og sogn. Her fødtes også parrets første barn Jens i 1803, men han døde to dage gammel. Herefter flyttede familien lidt længere sydpå til V. Tostrup sogn, hvor Laurs Jensen erhvervede gården Fruergaard, men det har ikke været muligt at finde skøder udstedt, hverken på gården i Stenild eller på Fruergaard. Om sidstnævnte gård ved vi imidlertid fra en dåbsindførsel i kirkebogen, at gården i Laurs Jensens tid brændte. Det hedder nemlig om Anne Andersdatter, der det år blev døbt, at hun var født den 6. marts 1806 på Fruergaard som datter af Anders Nielsen Leth og hustru Berith Andersdatter "i det efter Ildebranden afvigte Aar i Høst opbygte Stuehuus boende". Et forsøg på at skaffe nærmere oplysninger om branden har været forgæves, og brandforsikringen oplyser intet, idet gården første gang forsikredes 1807 af nævnte Anders Nielsen Leth. I 1804 fik Laurs Jensen og Anne Nielsdatter barn nr. 2, sønnen Jens, der fødtes i marts det år på Fruergaard. I efteråret 1805 flyttede familien imidlertid herfra, idet Laurs Jensen ved en købekontrakt af 20. oktober det år af Kield Dinesen købte Rørbæk Hovgaard i St. Rørbæk, hvilken gård tidligere havde været ejet og beboet af Anders Christensen Graversen. Med i handlen fulgte et hus i St. Rørbæk, som

hidindtil havde været beboet af en Jacob Smed. Det samlede hartkorn på de to ejendomme var på 4 tdr. og 2 skpr., men i skødet er ikke oplyst nogen pris. Denne gård var Laurs Jensen ejer af i 5 år, og her fødtes tre børn, nemlig Niels, født 1806, Anne Kirstine, født 1808, død samme år, og Christen, født 1809. Af et gammelt register til skøde- og panteprotokollerne fremgår det, at Laurs Jensen solgte størstedelen af gården med et hartkorn på 3 tdr. 7 skpr. 2 fjdkr. 2 3/4 alb. den 18. juni 1810 til en Christian Pedersen Smed, men dette skøde er forgæves søgt.

Herefter købte Laurs Jensen ifølge et skøde af 24. juni 1810 af Christen Madsen i Koppes mølle i Ejdrup sogn gården Lynnerup i Skivum sogn. Egentlig havde Laurs Jensen ifølge en købekontrakt af 7. oktober 1809 købt gården af Hermand Fischer, men denne var i mellemtiden afgået ved døden, hvorpå hustruen havde giftet sig med Christen Madsen. Lynnerup var to gårde, og det var således den ene af de to Lynnerup-gårde, som Laurs Jensen blev ejer af med et hartkorn på 5 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. 2 1/2 alb. Der var således tale om en lidt større gård, og købesummen var på 2.300 rdlr., hvoraf Laurs Jensen betalte ikke mindre end 1.300 rdlr. i kontanter, medens de resterende 1.000 rdlr. dækkedes ind ved udstedelse af en 1. prioritets panteobligation med sikkerhed i gården.

Gården i Lynnerup, som gav navn til efterslægten, drev Laurs Jensen i ca. 10 år, og her fødtes børnene Johanne Kirstine, født 1812, Christian, født 1815, og Niels, født 1817. Helt præcis hvornår Laurs Jensen afhændede Lynnerup-gården ved vi ikke, for det af ham udstedte skøde er forgæves søgt i arkivalierne. Derimod fremgår det, at han den 1. juni 1820 af Rasmus Bjerring fik udstedt skøde på Højris vandmølle i Veggerby sogn. Selve vandmøllen kan der ikke have været meget forretning i, idet den blot skattede af et mølleskylds hartkorn på 3 skpr. 2 alb., men til møllen hørte et landbrug, som var sat til et hartkorn på 2 tdr. 3 skpr. 2 fjdkr. 2 3/4 alb., og for hele herligheden måtte Laurs Jensen betale 300 rbdlr. sølv. Det var naturligvis ikke noget stort beløb sammenlignet med, hvad han i 1810 havde måttet betale for Lynnerup-gården, men her skal vi være opmærksomme på, at Danmark i 1810 var ramt af en uhyggelig stor inflation, som forstærkedes de følgende par år og førte til statsbankerotten i 1813 med deraf følgende pengeombytning. Iøvrigt var perioden 1818-1828 en forfærdelig vanskelig periode for dansk landbrug. I 1814 mistede vi Norge og dermed vores sikre kornmarked for aftagelse af det dårligere korn, hvorfor priserne i de følgende år raslede ned.

Laurs Jensens tid på Højris mølle blev af kort varighed. Her fødtes i 1820 datteren Ane og i 1822 den yngste datter Christiane, og i 1824 solgte Laurs Jensen derpå møllen med et tilhørende landbrug til Hans Fischer fra Koppes mølle, en stedsøn af den Christen Madsen, af hvem han i 1810 havde købt Lynnerup-gården. For møllen betalte Hans Fischer blot 200 rbdlr. sedler, så Laurs Jensen må have lidt et temmelig stort økonomisk tab ved salget, som imidlertid opvejedes af, at han nu for blot 99 rbdlr. sedler istedet købte en gård i Barmer i Sebber sogn. Sælgeren var sognefoged og gårdmand Thomas Terkildsen, og der blev oprettet købekontrakt den 1. maj 1824 og endeligt skøde den 1. juli samme år. Der var tale om en mindre gård, men med lidt mere landbrug, end der havde været på Højris mølle, idet der tales om 2 tdr. 5 skpr. 3 fjdkr. 1 1/2 alb., samt om et jordareal udstykket fra Vaar hovedgårdsjorder på 1 skpr. 1 3/4 alb., og endelig et stykke skov af hartkorn 2 1/2 alb. Her synes Laurs Jensen at være faldet nogenlunde til ro, ihvertfald blev han boende i 13 år, den længste periode på noget sted overhovedet. 3 år efter at være flyttet hertil mistede han sin første hustru, og i Aars og Slet herreders skøde- og panteprotokol er indført en ekstrakt af skifteslutningen efter Anne Nielsdatter, medens selve skifteforretningen forgæves er søgt. I skifteslutningen er boets aktiver opgjort til 468 rdlr. sølv, medens passiverne var på 268 rdlr., således at der var et ganske pænt overskud på 200 rdlr. Heraf fik enkemanden Laurs Jensen tillagt halvdelen som sin boeslod, og den anden halvdel skulle så fordeles mellem børnene, men åbenbart har Laurs Jensen fundet, at dette var for lille en mødrene arv, for han forhøjede beløbet. Den ældste søn Jens fik tillagt 18 rdlr. sølv samt en kiste og en klædeskjøl til en værdi af 12 rdlr., de to sønner af navnet Niels fik hver tillagt 30 rdlr., sønnen

Christian, der var vanfør, fik tillagt 36 rdlr., medens de tre piger hver skulle have en klædeskiste, en seng med tilhørende sengetøj, en ko og frit bryllup, sat til 34 rdlr. til hver af dem. Sluttelig hedder det i skifteekstrakten "de umyndige Arvinger er han villig til at yde Opdragelse og Hjælp, indtil de blive myndige og forbliver i saa lang Tiid deres Arvelodder indestaaende Rentefrit i Stevbogaarden (dødsbogården), og øvrige boets Eiendomme næstefter Een paa Gaarden hvilende Aftægt til Michel Christensen i Wildsted Capital Wærdie 175 rdlr. Sølv, hvilket ogsaa bliver tilfældet med de 2de mindreaariges Arvelodder, indtil de blive fuldmyndige, alt sammen med en tinglæst skifte extract".

Og her får vi så forklaringen på, hvorledes Jens Laursen kunne købe gården i Barmer for blot 99 rbdlr. sedler. Han har nemlig også skullet overtage en aftægtsforpligtelse til en Michel Christensen, vel en tidligere ejer, sat til en værdi af 175 rdlr. sølv.

I folketællingen 1834 figurerer Laurs Jensen som 64-årig gårdmand på gården i Barmer, hvor han nævnes sammen med sin anden hustru den 60-årige Mette Marie Larsdatter. Desuden nævnes tre af Laurs Jensens børn fra ægteskabet med Anne Nielsdatter, nemlig den yngste af de to sønner Niels, 17 år, Ane, 14 år og Christiane, 12 år gammel, og desuden nævnes en tjenestepige.

3 år senere, nemlig den 16. juni 1837, ses Laurs Jensen derpå til Hans Nielsen fra Bromark i Farstrup sogn at have solgt gården i Barmer formedelst 600 rbdlr. sølv, så man kan gå ud fra, den høje salgspris taget i betragtning, at aftægtstageren Michel Christensen var død i mellemtiden, ligesom det jo var blevet betydelig bedre tider for landbruget. Istedet købte Laurs Jensen af Jens Sørensens enke Karen Jensdatter en noget større gård i Oudrup by og sogn med tilhørende gødning, sæd og avl samt enkelte stykker besætning. Der var tale om en gård med et hartkorn på 4 1/2 td. eller mere eksakt 4 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr., og købesummen var på 770 rbdlr. sedler. Denne gård havde – som i landsbyfællesskabets tid – endnu sine bygninger liggende inde i selve byen, og Laurs Jensen foretog nu en udflytning af bygningerne, hvilket sikkert ikke har været nogen helt billig opgave at løse. Men nu var han også ved at blive ældre og nærmere sig de 70 år, så efter at have udflyttet bygninger og drevet gården i 2 1/2 år valgte han at afhænde gården til svigersønnen Johan Laursen, født 1803, som i 1836 var blevet gift med den ældste datter Johanne Kirstine. Med i overdragelsen fulgte en del besætning, redskaber og indbo, og overdragelsen skete formedelst et kontantbeløb på 370 rbdlr. sølv, samt en nærmere bestemt aftægt til Laurs Jensen. Den i den anledning Laurs Jensen og svigersønnen imellem oprettede aftægtskontrakt har følgende ordlyd:

1.

"Overlader han (køberen og svigersønnen) mig (sælgeren Laust Jensen) til frie Bolig min Livstid de 3 vesterste Fag af Gaardens Vaaningshuus (stuehus), og indretter samme forsaavidt det ikke allerede er skeet, i en Stue, et Kammer og et Kjøkken forsynet med Loft og fornødne Vinduer og Dørre samt vedligeholder denne Aftægtsbolig i god beboelig Stand i enhver Henseende.

2.

Saalenge jeg lever, yder Kjøberen og efterkommende Besiddere af Gaarden mig i min Bopæl følgende Naturalier med gode og forsvarlige Varer, nemlig aarlig To Tønder Rug, Een og en Halv Tønde Byg, Et Lispund (8 kilo) Mellemfleck, Et Lispund Smør, Et Lispund Ost, contant 4 Rbd. Sedler, 10 Læs Skudtørv, 1 Læs Lyng, og daglig Een Potte (liter) nymalket Melk. – Kornet leveres aarlig i 2 Terminer, nemlig hvert Aars Maidag og Mortensdag, hver Gang med Halvdelen, Flesket ved Juletid, Smørret efterhaanden med 1 pd. ad Gangen, som jeg maatte behøve og forlange det, Osten i Tidsrummet fra hvert Aars 1. Juni til 1. September, og skal ligeledes være tilberedt i dette Tidsrum, de fire Rigsbankdaler hver Aars 11. December, Ildebrændselet i rette Bjergningstid med forsvarlige Læs og vel tørret. – Saa fodrer og græsser han for mig, lige med hans egne, Tre Faar samt deres Affødning (lam) Sommeren over indtil Mikkelsdag, fra hvilken Tid og indtil Faarene igien faar Lam jeg ikkuns er berettiget til at have Tre Faar paa Foder hos ham. – Mit Korn er Kjøberen pligtig til at føre mig til og fra Mølle, saavelsom til at tilberede og forbage mit Brød samt brygge mit Øl og vanske mit Linned, alt på mit Forlangende og uvægerligen.

3.

Naar jeg ved Døden afgaar, skal Kjøbereren være pligtig til at besørge og bekoste min anstændige og hæderlige Begravelse med mindre jeg skulde være fraflyttet Aftægtsboligen og have taget Bopæl hos en anden af mine Børn; thi i dette Tilfælde skal min Begravelse og sammes Bekostning ikke paaligge Gaardens Eier: – Alt hvad ieg ved min Død maatte efterlade mig, skal paa lovlig Maade deles imellem mine Børn og min sidst afdøde Kones Arvinger overensstemmende med det imellem hende og mig oprettede Testamentes Indhold (et testamente, der forgæves er søgt).

4.

Da jeg er en gammel Mand, som ei kan undvære Andres Pleie, forbeholder jeg mig Ret til at have een af mine Døttre eller ogsaa en Anden hos mig, dog at dette bliver uden Byrde for Gaardens Ejer.

5.

Saafremt jeg mod Formodning skulle finde mig misfornøiet med Kjøberens eller Gaardens Eiers Forhold imod mig med Hensyn til den mig herefter tilkommende Aftægt, da forbeholder jeg mig Ret til at tage Bopæl eller Ophold hos en Anden af mine Børn eller Venner, og skal da i dette Tilfælde Kjøbereren eller Gaardens Ejer være pligtig til, istedetfor at præstere Aftægten in natura at betale mig samme aarlig med rede Penge efter saadanne Priser, som gaae og gjelde, og vi maatte kunne enes om, men skulde vi om saadan Penge Godtgjørelse ikke kunne blive enige, da bliver den til Regel at bestemme ved dertil paa fælles Bekostning fra Retten udmeldte 2de uvillige Mænd. – Skulde nogen Naturalpræstation ikke prompte blive leveret, og jeg nødsages til at søge samme inddrevet, da skal Kjøbereren eller Gaardens Ejer være pligtig at bære eller erstatte mig de dermed forbundne Bekostninger.

6.

For samtlige stipulerede Aftægtspræstationer og Kjøbereren paalagte Forpligtelser, hvis Ydelse regnes fra 1. November forrige Aar, reserverer jeg mig herved anden Prioritets Panteret næstefter 350 Rbd. Sølv paa 1. Prioritet i Gaarden med Sæd og Avl, Besætning, Ind- og Udboe; men skulde Johan Larsen (svigersønnen) blive til Sinds at sælge Gaarden, medens jeg endnu er i Live, da maa dette ikke skee uden med forpligtelse for Kjøbereren prompte at opfylde nærværende Contract og paa Vilkaar, at den ny Kjøber for Aftægten giver mig 1. Prioritets Panteret i Gaarden med Sæd og Avl ..."

Aftægtspræstationerne sattes til en værdi af 39 rbdlr. om året, og af hensyn til det stemplede papir regnede man altid aftægten for en 5-årig periode, hvilket ialt gav 195 rdlr. Hertil kom 10 rdlr. til aftægtsboligens indretning og 25 rdlr. til begravellesomkostninger, når Laurs Jensen engang døde, således at aftægtsydelseerne ialt beløb sig til 230 rbdlr., hvilket beløb tinglystes som 2. prioritetspant i gården næst efter de 350 rbdlr. sølv, som var den kontante pris, som svigersønnen skulle betale Laurs Jensen.

Laurs Jensen sad nu på aftægt i 14 år indtil 1854, da han afgik ved døden. I herredernes skifteprotokol er anført, at "Aftægtsmand Lars Jensen Lynnerup af Oudrup" var død den 18. september og havde "intet efterladt".

Som tidligere nævnt fik Laurs Jensen og Anne Nielsdatter i ægteskabet ialt 10 børn født 1803–1822, nemlig Jens, født 1803, død 2 dage gammel, Jens, født 1804, Niels, født 1806, Anne Kirstine, født 1808, død 6 uger gammel, Christen, født 1809, død 1821, 11 år gammel, Johanne Kirstine, født 1812, Christian, født 1815, Niels, født 1817, Ane, født 1820, og Christiane, født 1822. Der var således 7 børn, der voksede op. Nærværende bog handler om den ældste søn Jens, der som voksen brugte tilnavnet Lynnerup og som fødtes den 20. marts 1804 (se ane 2). Om de øvrige børn skal kort fortælles følgende:

Sønnen Niels, der ligeledes brugte navnet Lynnerup, fødtes 1806, og han døde 1878 i Lundgaard i Rostrup sogn. Han blev gift den 14. juni 1835 i Vebstrup med Karen Christensdatter

(Skrædder). Hun er født 1808 i Hvarre, Vebbestrup sogn som datter af gårdmand Christen Clausen og hustru Ane Christensdatter og hun døde den 12. januar 1892 i Lundgaarde. Niels Lynnerup var fra 1838 og indtil sin død boelsmand i Lundgaarde og snedker samt fra 1844 stampemøller. Parret fik i deres ægteskab 8 børn, nemlig Ane, født 1835, Laurs, født 1838, Andrea Cecilie, født 1839, Mette Kathrine, født 1842, Søren, født 1844, Karen Marie, tvilling, født 1847, død 1864, Christine (tvilling), født 1847, død 7 uger gammel, og endelig Christen, født 1851, død 1871.

Datteren Johanne Kirstine blev født den 25. oktober 1812. Hun blev gift den 7. oktober 1836 i Sebber med Johan Laursen, der var født 1803 i Barmer, Sebber sogn, som søn af gårdmand Lars Johansen og hustru Ane Sørens datter. Johan Laursen, der i 1833 havde fået en dom for voldeligt overfald, overtog i 1840 efter svigerfaderen gården i Oudrup, som han drev indtil 1850, da han blev gårdmand i Ø. Ørbæk i Kornum sogn. 2 år senere nævnes han som gårdmand i St. Ajstrup sogn og herfra flyttede familien til Aalborg. I ægteskabet fødtes 8 børn, nemlig Ane Kathrine Cecilie, født 1836, Ane, født 1838, død samme år, Lars, født 1839, Lars Christian, født 1841, Christen, født 1843, Mikkel Christian, født 1845, død samme år, Ane Kirstine, født 1846, og Maren Kirstine, født 1849.

Om sønnen Christian, der fødtes den 8. marts 1815, vides blot, at han var ugift og "vanfør", altså fysisk handicapped.

Niels (den yngre), der ligeledes anvendte Lynnerup-navnet, er født den 14. oktober 1817, og han døde den 29. juni 1913 i Snæbum. Han var gift med Ane Sophie Sørens datter fra Ravnkilde sogn. Iøvrigt var Niels Lynnerup fra senest 1849 og indtil efter 1896 fæstegårdmand på St. Arden mark i Arden sogn. I ægteskabet fik parret 6 børn, nemlig Søren, født 1849, Laurs Christian, født 1852, død 1862, Christen, født 1855, Jens Christian, født 1857, Anders, født 1860, død 1862, og Ane Larsine, født 1866, død 1875.

Om datteren Ane, der fødtes den 11. maj 1820, vides blot, at hun blev gift med en Niels Pedersen i Studhøjhus, medens den yngste Christiane, født den 9. november 1822 blev gift den 28. maj 1858 i Oudrup med Christen Christensen, født den 24. januar 1815 i Oudrup. Han var gårdmand i Oudrup, men parret fik vist ingen børn.

Ane 6 Christen Christensen Ryssensteen

er født 1769 i Barmer, Sebber sogn, og han døde den 31. marts 1817 samme sted.

Han blev døbt den 28. maj 1769, og som faddere nævnes Peder Skriver og dennes hustru, Christen Ryssensteen og Christen Boe's søn og datter.

Christen Christensen Ryssensteen blev trolovet den 18. september 1798 og gift den 18. november samme år i Sebber kirke med

Ane 7 Maren Johansdatter

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man



Sebbe kirke, set fra nord (De danske Kirker).



Kirkens indre før restaureringen 1966–67.

bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog – uden at være ægteskabsstiftende – og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Maren Johansdatter er født 1775 i Barmer, og hun døde den 19. februar 1861 samme sted.

Hun blev hjemmedøbt den 24. november 1775 og fremstillet i kirken den 26. november samme år; som faddere nævnes Jens Christensen, Anders Slot og Maren Nielsdatter, alle fra Barmer, samt præstens tjenestekarl Niels og tjenestepige Karen Nielsdatter, begge af Sebber.

Efter Christen Christensen Ryssensteens død ses Maren Johansdatter at have indgået nyt ægteskab den 3. oktober 1817 i Sebber kirke med Thomas Terkildsen, der var 10 år yngre end hun. Han døde den 29. januar 1831, og i kirkebogen hedder det, at han "druknede ved at køre ved paa Fjorden", så han må vel med køretøjet være gået gennem isen.

Christen Christensen Ryssensteen og Maren Johansdatter fik i deres ægteskab 7 børn, nemlig Mette Kirstine, født 1799, død spæd, Christen, født 1800, død 1801, Mette Kirstine, født 1802, død straks efter fødslen, Christen, født 1804, Mette Marie (ane 3), født 1809, Johan, født 1811, død 1812, og Johanne Marie, født 1813. Det var således blot 3 af de 7 børn, der voksede op.

Christen Christensen Ryssensteen fik den 10. juli 1798 af ejeren af Sebber Kloster fæstebrev på fødegården i Barmer, som moderen hidtil havde været fæster af og nu "godvillig afstaaet til bemeldte sin Søn". Der var tale om en mindre gård med et hartkorn på 2 tdr. 2 fjdkr. 1 alb., og med i fæsteoverdragelsen fulgte to sildebundgarnsstader, nemlig nr. 2 på Sønderdrag lænke og nr. 12 på Retholm. I årlige afgifter til herskabet skulle han svare 10 baljer ferske sild, og desuden var han forpligtet til at have sin moder på aftægt på livstid.

I folketællingen 1801 er Christen Christensen Ryssensteen opført som 32-årig gårdmand og fisker. Han og hustruen nævnes da blot med parrets 1-årige søn Christen, der iøvrigt døde umiddelbart efter. Herudover nævnes en tjenestekarl, en tjenestepige og en tjenestedreng. Sidstnævnte var den 16-årige Christen Johansen, vel Maren Johansdatters bror. Herudover nævnes på gården Christen Christensen Ryssensteens mor Maren Christensdatter Boe, 61-årig enke, som var på aftægt, men som iøvrigt primært ernærede sig ved at spinde og ved at binde sildegarn. Desuden boede her hendes datter Kathrine Christensdatter, 31 år og ugift, med en 2-årig søn, Christen Pedersen, "avlet udenfor Ægteskab".

Den 21. august 1809 foretog Christen Christensen Ryssensteen en kraftig udvidelse af sine fiskerimuligheder, idet han købte 3de part i 4 sildebundgarnsstader i Lykkedybet i Limfjorden samt i et fiskerhus på 3 fag, som stod på gårdens eng. Den 16. juli 1813 ses han derpå af kammerråd og amtsforvalter Svanholm på Sebber Kloster at have købt sin gård til selveje, hvilket skøde tinglystes den 15. december 1815. I mellemtiden havde han iøvrigt ved skøde af 27. december 1813 af en Michel Christensen i Barmer tilkøbt en parcel på Barmer mark med et hartkorn på godt 1/2 td. nemlig 5 skpr. 1 fjdkr. 1/2 alb.

Efter Christen Christensen Ryssensteens død blev der den 25. februar, 27. marts og 15. april 1817 afholdt skifteforretning i boet mellem enken Maren Johansdatter og børnene Christen, 11 år, Mette Marie, 7 år og Johanne Marie, 3 år gammel. Som formynder for de umyndige børn mødte Christen Christensen Smed af Valsted. Skifteforretningen fortæller os, at der var tale om et ret spartansk udstyret bo, og iøvrigt et mindre stuehus, som blot indeholdt stue, køkken og bryggers. De dyreste effekter i stuen var et fyrretræsbord og et stueur, hver til 4 rbdlr., en klædeskiste til 6 rbdlr. og en jernbilægger kakkellovn til 40 rbdlr. Om afdødes garderobe hedder det, at den bestod af en grå tosellet kjol, sat til 8 rbdlr., en rødtribet trøje, 5 rbdlr., en blå trøje og et par blå klædesbukser, 4

rdlr., en blå tosellet kjol, 10 rdlr., en grøn kartuns vest, en rød drejls vest, en kalemanches vest, en rød drejls trøje, en hat og en ragekniv. Skiftet blev som nævnt afholdt i 1817 kort efter Danmarks statsbankerot, så inflationen havde skabt nogle temmelig høje priser, hvilket også slog igennem her ved vurderingen. Af besætning på ejendommen fandtes 4 heste, 4 køer og 10 får, og herudover nævnes en del fiskeredskaber, bl.a. en kåg, og 4 bundgarn, hvilke sidste alene sattes til 100 rbdlr., medens selve gården vurderedes til 1.000 rbdlr. De samlede aktiver løb op i 2.729 rbdlr., men herfra gik passiver på 700 rbdlr. Der var først og fremmest tale om 150 rbdlr. til dækning af omkostningerne ved afdødes begravelse, og et tilsvarende beløb, som enken reserverede sig til sin begravelse, når den tid kom. Herudover var der en gæld på 400 rbdlr. til købmand Niels Færch i Nibe. Der blev således 2.039 rdlr. til deling, men enken besluttede at sønnen skulle arve 700 rbdlr., medens hver af døtrene skulle have 252 rbdlr. samt en seng med to dyner, tre puder og et par lagner, og endelig frit bryllup.

Som nævnt blev Maren Johansdatter herefter gift med Thomas Terkildsen, som overtog gården og fiskeriet og videredrev begge dele indtil sin tidlige død i 1831, hvorpå Maren Johansdatter i 1834 valgte af afhænde såvel gården som fiskeriet til svigersønnen Jens Laursen Lynnerup, hos hvem hun gik på aftægt. I den anledning oprettedes parterne imellem en aftægtskontrakt, hvori svigersønnen indledningsvis lover "at yde bemeldte min Svigermoder, saalænge hun lever og uden nogen som helst betaling, boepæl hos Eierne i Gaarden samt ald den hende fornødne spise og drikke, forsvarlig god og i ald fald ligesaa god som Eierne og hans Familie nyder den, samt ogsaa for hende at fodre og græsse ved Gaarden 2de Faar ligemed Eierens egne og ligeledes lammene af disse Faar. Lammene fra den tid de fødes og indtil den paafølgende Michelsdag". Svigermoderen kunne desuden forlange bygget 3 fag hus med selvstændig husførelse med to fag til stue og et til køkken med skorsten, vinduer og døre. I så fald skulle hun årlig have leveret 2 tdr. rug, 1 td. byg, 16 pd. flæsk, halvdelen af mælken fra en af gårdens køer, 8 læs skudtørv, foder og græs til et par får samt adgang til et stykke køkkenhave, hvor hun kunne have et par hundrede grønkål. For en 5-årig periode sattes aftægten til 132 rdlr., hvortil kom boligens indretning på 30 rdlr., hvilket beløb tinglystes som pant i ejendommen.

Imidlertid beholdt svigersønnen blot gården indtil 1842, da han solgte den, og i den forbindelse blev aftægtsforpligtelserne flyttet fra gården og over til en anden gård, ejet af Christen Christensen Ryssensteen og Maren Johansdatters svigersøn Hans Nielsen i Barmer.

Det kan nok undre, at både Christen Christensen Ryssensteen og dennes far med familier levede under yderst spartanske kår på den lille gård i Barmer, skønt de synes med flere bundgarnsstader at have haft muligheder for at tjene gode penge på fiskeriet, som netop fra omkring 1800 og frem til 1828 gav store penge. Om dette fiskeri fortæller Harry Christensen i bogen "Nibes Historie" bl.a. følgende:

"Fra omkring aarhundredskiftet havde Nibes "glansperiode", som den er blevet kaldt, varet. Indtil da havde byen stort set staaet stille i 30 aar og nok endda kun holdt sig paa grund af det øvrige samfunds højkonjunktur. Europæiske magters kampe om kolonierne (USAs frigørelse), omfattende krige i Europa baade før og efter den franske revolution (1789) havde givet det neutrale Danmark en storhandel og skibsfart som aldrig før og en kraftig efterspørgsel paa landbrugets produkter.

Med verdenshandlen fik det sin ende, da Danmark i 1807 blev trukket ind i Napoleonskrigene. Landbrugspriserne holdt sig dog i højderne endnu en halv snes aar, til krigen var vel forbi. Men saa kom ogsaa tilbageslaget. Med afstaaelsen af Norge havde vi mistet et sikkert kornmarked. Det daarligere danske korn faldt stærkt i pris, og landet kom ind i en af de haardeste kriser nogensinde (1818-28).

Krig og kriser, inflation og spekulation prægede naturligvis livet i Nibe, men oven paa dette havde byen sin egen udviklingslinie, som endnu engang var skabt af den uberegnelige sild i fjorden. Fra

1800 til og med foråret 1828 var silden trofast mod Nibe. Lidt ned og lidt op gik fangsterne som altid, men som helhed var niveauet højt. Det var dog ikke nok, at der var rigeligt med sild. Det skulle ogsaa kunne betale sig at fange den. Og her var det afgørende, at det store fiskeri ved den svenske Kattegatkyst havde faaet en ende. Det blev nibingerne, der skulle høste frugten af de høje priser under Napoleonskrigene.

Hvor store gevinsterne var, er vanskeligt at sige. Prisen paa en ol ferske vaarsild, som fiskerne i aarhundrederne før sjældent havde faaet 10 skilling for, steg til baade 40 og 50 skilling, ja, fra inflationsaarene 1813 og 1814 mindedes man priser paa 144 og 256 skilling pr. ol. Naturligvis var ogsaa de varer, man skulle bruge til fiskeriet, ramt af inflationen, men forholdet mellem priserne var stærkt i fiskernes favør, og der høstede store overskud.

Den indvundne kapital anbragtes for en stor del i nye fiskeredskaber. I den første periode var der som helhed sket en kraftig opbygning af fangstapparatet. Og det var ikke smaa penge, det drejede sig om. Købmand Kold anslog i 1823 udredningen af en kaags fiskeri, dvs. 1 kaag med 12 bundgarn og tilhørende stæg, til 1134 rbdlr., svarende til en fiskerkarls løn i 21 aar. Disse beløb skulle forrentes og afskrives som det ses af opstillingen, og garnene holdes vedlige med tjære og hamp. Det kunne sagtens gaa, naar priserne steg, og alt kunne afsættes. Men omkring 1820 havde der været et par mellemspil, der viste, hvor saarbar økonomien var.

Det oppustede pris- og pengevæsen havde regeringen bekæmpet ved en pengeombytning og en stærk antiinflationspolitik, som for alvor slog igennem i 1818–19. Det betød et smæk for mange, der havde gæld paa høje inflationsbeløb, som nu skulle betales af med de nedskrevne pengeindkomster. Og kort efter, omkring 1821, faldt en afsætningskrise i Østersølandene sammen med nogle store norske fiskerier, der konkurrerede prisen helt i bund. Nibefiskerne fik i disse aar kun 3–4–5 skilling for hver ol sild, rigtignok i bedre penge, men alligevel var det en nedtur, der kunne mærkes. I byfoged Bassesens oversigt var overskud blevet til underskud. For 1821 ansattes det samlede tab til godt 18.000 rbdlr., for 1822 til ca. 13.000, og det var ikke i inflationspenge. Fiskeriudredere og saltere stod for ruin, hvis det fortsatte.

Men det gjorde det ikke. Den norske sild forsvandt igen, priserne og afsætningen bedrede sig. Lige omkring 1827 var fangsterne meget store, udskibningen var ifølge Aalborg toldvæsen i 1826 51.900, i 1827 54.250 og i 1828 75.000 tdr. sild, og priserne var bedre end længe; foraarssilden stod i 8 skilling og høstsilden i 40.

Mens det øvrige land stadig knugedes under landbrugskrisen, stod Nibe i fuldeste flor. Det forøgede fiskeri var ikke i særlig grad samlet om enkelte personer. Der var vel en halv snes stykker, der havde over 10 stader paa Nørllaa i 1820, flest havde fiskeriudreder Søren Nielsen med 17 svarende til 3 kaags fiskeri. Det gennemsnitlige antal stader pr. udreder var 7–8 (mod 17–18 i 1777). Tilsyneladende var der en tendens til, at hver fisker i gode tider havde færre stader end i daarlige. Men det altafgørende for spredningen af fiskeriet var, at den gamle Niels Andersen Færchs arvinger ikke havde fortsat dennes kæmpfiskeri (80 stader i 1777).

Samtidig med spredningen af fiskeriet skete der noget tilsvarende, hvad ejerforholdet til stadepladserne angik. Den vældige koncentration af stader i 1700–aarene, først under Aalborg-købmanden H.J. Glerup og siden under Niels Andersen Færch, var blevet brudt ned. Hovedarvingen til denne sidste, sønnesønnen af samme navn, begyndte omkring 1805 at sælge ud af sin stademængde. 23 Nibe-borgere ejede da 376 stader, og de var vel at mærke allesammen fiskeriudredere. 6 fiskere i Nibes omegn havde 34, og et par Aalborg-købmænd og en godsejerarving af Færch-familien tilsammen 60–70 stykker.

Udviklingen havde medført, at hverken fjerne eller nære passive kapitalister mere sad paa rigdommens kilde, ejendomsretten til staderne. Gennem aarhundreder havde der været andre, man skulle spørge og betale: godsejere i omegnen, købmænd i Aalborg og sidst en lokal matador. Fiskeriudrederne var i stor tal blevet ejere af de stader, de fiskede i. Fiskeriets udøvere i Nibe var blevet herrer i deres eget hus som aldrig før.

Aarene 1826–28 var saaledes meget store fangstaar og med høje priser paa silden. Men saa indtraadte katastrofen. Efteraaret 1828 var fangsten kun en brøkdel af det normale, og herefter fortsatte nedgangen i fiskeriet. Dengang vidste man ikke hvorfor, men idag er det den almindelige opfattelse, at aarsagen var Aggertangens gennembrud i 1825. Derved strømmede saltvand fra Vesterhavet ind i den ellers lukkede brakvandsfjord. Limfjordens plante- og dyreliv ændredes drastisk, og den særlige sildeart, der havde tilpasset sig forholdene, forsvandt."



Der røgtes garn på Limfjorden (Xylografi 1887).

3. Generation

Ane 8 Jens Laursen

der nævnes med tilnavnet Kierchegaard, er født ca. 1732 i Kirkegaarde i Ravnkilde sogn, hvis kirkebog først eksisterer fra 1814. Desværre ved vi imidlertid ikke, hvornår han døde, men noget tyder på, at han er identisk med den Jens Laursen Skrædder, husmand i Stenild, der døde den 22. august 1819 her, 87 år gammel.

Jens Laursen blev trolovet den 25. maj 1766 og gift den 1. november samme år i Grynderup kirke med

Ane 9 Anna Hansdatter

Forlovere ved vielsen var Søren Smed og brudens far Hans Nielsen fra Tulstrup.

Anna Hansdatter er født 1746 på gården Tulstrup i Grynderup sogn og hun levede endnu 1801, men er herefter forgæves søgt død i sognets kirkebog.

Hun blev døbt den 30. oktober 1746 sammen med tvillingebroderen Søren; Inger Christensdatter (en moster) bar hende til dåben, medens Mette Christensdatter fra Tulstrup vist bar Søren. Som faddere nævnes morbroderen Niels Christensen fra Astrup, Niels Jacobsen, Christen Jacobsen, Søren Pedersen, Søren Christensen, Giertrud Pedersdatter, Anna Nielsdatter, Else Larsdatter, Sophie Nielsdatter og Inger Pedersdatter.

Jens Laursen og Anna Hansdatter fik i deres ægteskab 7 børn, nemlig Kirsten, født 1767, Mette, født 1768, gift 1797 i Stenild med Frederik Olesen, Laurs (ane 4), født 1770, Anna Cathrine, født 1773, død samme år, Hans, født 1774, Søren, født 1776, opholdt sig endnu i 1801 hjemme hos forældrene som ugift, og endelig Anne, født ca. 1786.

Jens Laursen ses den 24. april 1764 af godset Nørlunds ejer Margrethe Grotum Bergh, enke efter Jørgen Mørch, at have fået udstedt et fæstebrev. Det hedder heri, at der var tale om fæste til "Jens Laursen, barnefødt paa mit Gods udi Kierckegaarde og samme mit Gods tilhører, paa Eet mig tilhørende umatrikuleret Huus i Raunkilde Bye, som Christen Pedersen sidst beboede og blev fraflyttet". I hus- og arbejdspenge skulle årlig af huset betales 2 rdlr. Her sad Jens Laursen imidlertid kun nogle få måneder, for allerede den 20. juni 1764 ses huset af være blevet fæstet bort til afskediget garder Anders Nielsen Berg fra Hobro, og det hedder utrykkeligt i denne fæstebrev, at Jens Laursen havde godsejerens tilladelse til at opgive fæstet. Man kan imidlertid undre sig over, hvad han ville med et umatrikuleret hus på et tidspunkt, hvor han endnu ikke var hverken trolovet eller gift. Noget kunne tyde på, at han da har haft et andet erhverv, siden der ikke behøvede at høre jord til huset, så måske har han netop været skrædder, således som den mulige dødsindførsel i Stenild sogns kirkebog fra 1819 nævner.

I 1866 blev Jens Laursen gift med Anna Hansdatter, hvis far indtil da havde siddet som fæster af gården Tulstrup i Grynderup sogn sammen med en Laurs Nielsen, og Hans Nielsen valgte nu at afstå fæstet på sin halvpart af gården til svigersønnen Jens Laursen. Hele gården Tulstrup havde indtil december 1744 været ejet af Laurids Hostrup, men han var gået fallit, og på en auktion i foråret 1745 blev gården erhvervet af byfogden i Hobro Niels Foersom med et samlet hartkorn på 3 tdr. 5 skpr. 3 fjdkr. 2 alb., og fæstet bort til som nævnt Hans Nielsen og Laurs Nielsen. Senere blev gården imidlertid erhvervet af Christen Bertelsen i Skravad mølle, som i 1773 afhændede Tulstrup formedelst 400 rdlr. til hr. Hans Nielsen Rosborg, sognepræst for Rørbæk og Grynderup sogne. Som fæstere nævnes da Laurs Nielsen og vor Jens Laursen.



Grynderup kirke, set fra sydøst (De danske Kirker).



Grynderup sogn med gårde-
ne Tulstrup og Allestrup.

I 1776 – efter at have været fæster på halvdelen af gården i 10 år – besluttede Jens Laursen sig derpå til at erhverve hele Tulstrup-gård til selveje, og den 10. juni det år ses sognepræsten derpå til ham at have udstedt et skøde med følgende ordlyd:

"Kiendes ieg underskrevne Hans Nielsen Rosborg, Sogne Præst for Rørbæk og Grønnerup meenigheder i Gislum Herred, at ieg i da haver soldt, skiødet og af Hændet, som ieg og her med aldeles skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger Tulstrupgaard i Grønnerup Sogn, Gislum Herred, Mariagers Amt beliggende, der bestaar af Hartkorn 3 tønder, 5 Skpr. 3 fjdkr. 2 alb. til min hidtil værende Bonde Jens Laursen, boende i fornævnte Tulstrup; samme Tulstrup Gaard med ald den tilliggende Rætt og Rættighed af heede, mark, Ager og Eng, Fieske Vand og fædrift, Tørve Skiær og Lyng Slætt, som der nu tilligger og af alders tid tillagt haver, skal fornævnte Jens Laustsen og hans Arvinger nyde, bruge og beholde til ævindeligt Arv og Ejendom og sig samme saa nøytig (nyttig) gjøre, som hand best ved, vel og kand efter Loven. Dog Reserverer ieg mig herved uden nogen Paaange (påanke) af fornævnte Jens Laustsen, hans Arvinger eller hvilke som helst fornævnte Gaard matte vorde skiødet, til frie Ildebrand af Tørv og lyng paa Tulstrup Eyendom, saa meget ieg aarlig behøver, saalænge ieg er og bliver her og det uden Betaling eller vederlag.

Og kiendes ieg saa Hans Rosborg ingen lod, deel, Rætt eller Rættighed (næst anførte undtagen) i nogen optænkelige maader at have til Eller udi bemelte Tustrup efter som ieg for fornævnte Gaard og Eiendom i dag har annammet og bekommet 300 rdlr., sig Tre Hundrede Rigsdaler, som fuldkommen fyldigst samt rigtig god og nøyagtig Betaling af merbemeldte Jens Laustsen, saa ieg hermed fra mig og mine Arvinger forskrevne Gaard, Eyendom og Hartkorn med videre som meldt forovenmeldte Summa 300 rdlr., sig Tre Hundrede Rigsdaler, skiøder og af Hænder til oftmelte Jens Laustsen, som og hiemles og frie frelses ham samme for alle og enhver tiltale.

Til ydermere bekræftelse haver ieg dette mit udgivne brev og Skiøde med egen Haand underskrevet og mit Sædvanlige Signet hostrygt og derhos ombedet Theolog. Studiosus Jacob Ørum og hr. Niels Nørgaard, Degn for Rørbæk og Grønnerup Sogner, dette mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle.

Rørbek Præstegaard d. 10 Juni 1776."

Men Jens Laursen købte ikke Tulstrup for at beholde den, for allerede samme dag lod han udfærdige en købekontrakt, i henhold til hvilken han solgte gården for det dobbelte, nemlig 600 rdlr., til Niels Christensen Aastrup, til hvem han derpå den 1. maj 1777 udstedte endeligt skøde. I skødet blev gentaget køberens forpligtelse til at lade pastoratets præst nyde fri ildebrændsel samt lyng og tørv af gården. Køberen Niels Christensen Aastrup, født 1721 på Aastrupgaard i Roum sogn, havde iøvrigt ved faderens død i 1765 overtaget forpagtningen af halvdelen af Aastrupgaard under godset Lynnerupgård. I 1777 udløb forpagtningskontrakten, og af en eller anden årsag blev den ikke fornyet, hvorfor Niels Christensen Aastrup altså valgte istedet at købe sig en gård.

Med salget af Tulstrup ophørte Jens Laursens usædvanlige korte karriere som selvejerbonde, og han tog nu fæste på en gård i Stenild by og sogn, med et hartkorn på 4 tdr. 1 fjdkr. 3/4 alb. Denne gård var den eneste gård i sognet, der hørte under godset Nøragergård, og af Randers amtstues hartkornsspecifikation fra 1777 fremgår det, at gården da endnu var bortfæstet til en Christen Henrichsen, men fra 1778 optræder Jens Laursen som fæster her, og som sådan nævnes han endnu ved hartkornspecifikationen i 1790, da hartkornet blev opgjort til 4 tdr. 1 fjdkr. I folketællingen 1787 optræder han og hustruen sammen med børnene Mette, 19 år, Søren, 10 år, og Anne, 3 år, og endvidere nævnes den 40-årige tjenestekarl Christen Hansen, ugift, som var en bror til Anna Hansdatter. I folketællingen 1801 figurerer Jens Laursen og hustru atter her, nu med børnene Laurs (ane 4), 31 år, Søren, 25 år, og Anne, 15 år gammel. Desværre ved vi imidlertid ikke, hvad der herefter skete, da de bevarede arkivalier intet fortæller herom, men som forannævnt, er det muligt, at Jens Laursen var identisk med den Jens Laursen Skrædder, der døde 1819 som husmand i Stenild. Imidlertid kan det så undre, at hustruens dødsindførsel ikke har kunnet findes i kirkebogen,



Nøragergård (J.Th. Hansens tegning 1900 til Trap: Danmark).



Ravnkilde kirke, som ane 8 Jens Laursens forældre frekventerede.

så en anden mulighed er, at parret simpelthen umiddelbart efter 1801 er fraflyttet sognet, spørgsmålet er da, hvorhen.

Som nævnt var Jens Laursen fra ihvertfald 1777 til 1801 fæster under herregården Nøragergård, beliggende i Durup sogn. Det hedder herom indledningsvis i værket Danske Slotte og Herregårde:

"Gislum herred et et fattigt herred. Dets fattigdom spores også i herredets herregårde; de er ikke mange i tal og overvejende små. Heller ikke Nøragergaard har gjort sig særligt bemærket i Danmarks historie. Denne herregård har ikke altid ligget dér, hvor den nu ligger. Tidligere fandtes 300 m nordligere et firkantet voldsted med spor af tilgroede grave udenomkring. Ved anlægget af landevejen Hobro-Løgstør i den nyeste tid første vejen henover det gamle voldsted, der derved molestredes; men her har altså det ældste Nøragergaard ligget. Flytningen af herregården har vist fundet sted i forbindelse med opførelsen af det Nøragergaard, hvis mure endnu står. Nøragergaards historie i middelalderen kendes ikke, udover at man ved, at gården hørte til Viborg bispestol gods; den har næppe heller været andet end en stor bondegård".

Efter i en årrække at have været ejet af adelsslægterne Stygge og Sehested blev Nøragergård i 1730 erhvervet af professor Edvard Londemann (Rosencrone), en mand der havde haft en besynderlig livsbane. Han var født 1680 på Island, men blev sat i skole i København og læste senere til præst, hvorpå han blev sognepræst i Skelund i Himmerland. I 1727 blev han udnævnt til professor i filosofi ved Københavns universitet, og herfra blev han i 1732 forflyttet til et lektorat i Bergen, snart med titel af biskop. Han havde efterhånden samlet sig en betydelig formue, og havde altså i 1730 investeret i Nøragergård, medens han i Norge købte godset Rosendal som han fik ophøjet til stamhus. Få dage før sin død i 1749 blev han adlet under navnet Rosencrone, men hans søn Hans Christoffer Rosencrone havde allerede i 1741 overtaget Nøragergård. Han sad her indtil 1774, da han døde, og gården blev overtaget af halvbroderen Marcus Gerhard Rosencrone som havde tilbragt en del af sin barndom på Nøragergård, og som iøvrigt senere blev en anset diplomat. 1780 opnåede han sågar at blive udenrigsminister. Sammen med sin ægtefælle blev han i 1783 optaget i grevestanden. I år 1800 skilte han sig af med Nøragergård. Hovedgårdsjorden blev udstykket i 1807, og gården deltes i to ejendomme, som begge opkøbtes af en J. Bisgaard, der genforenede ejendommen. (C. Rise Hansens artikel om Nøragergård i værket "Danske Slotte og Herregårde").

Ane 10 Niels Sørensen Rytter

er født 1756 i Stenstrup, Rostrup sogn, og han døde den 17. juni 1831 samme sted.

Han blev døbt den 2. maj 1756; Christen Sørensens hustru fra Hvarre i Vebbestrup sogn bar ham til dåben, og faddere var Peder Jensen og Jens Jensen, begge af Tisted, samt Niels Jensen og Christen Justesens hustru, begge af Stenstrup.

Niels Sørensen Rytter blev trolovet den 17. juni 1783 og gift den 25. juli samme år i Rostrup kirke med

Ane 11 Johanne Sørensdatter

Forlovere ved vielsen var Thyge Nielsen fra Stenstrup og Anders Pottemager fra Møldrup.

Johanne Sørensdatter er født 1757 i Monstrup, Rostrup sogn, og hun døde den 15. september 1828 i Stenstrup.



Rostrup kirke, set fra sydvest (De danske Kirker).



Kirkens ret usædvanlige altartavle fra 1575.

Hun blev døbt den 2. juli 1757; Dorthe Bodsdatter fra Tobberup by i Hørby sogn bar hende til dåben, og faddere var Christen Nielsen fra Møldrup, Peder Sørensen Smed fra Stenstrup, Jens Lauridsen fra Monstrup og Peder Smeds hustru fra Tisted.

Niels Sørensen Rytter overtog før 1787 – vel ved giftermålet i 1783 – fæstet på fødegården, kaldet Ryttergården i Stenstrup i Rostrup sogn, den nuværende Stensgård. I folketællingen 1787 er han opført her som 32-årig bonde og gårdbeboer sammen med hustruen og parrets to ældste børn Anne, 3 år og Søren, 1 år gammel. Desuden nævnes den 38-årig ugifte tjenestekarl Poul Hansen og Niels Sørensen Rytters gamle forældre, der boede på aftægt her. I folketællingen 1801 optræder parret atter på gården nu sammen med børnene Anne, 17 år, Søren, 14 år, Anna Cathrine, 12 år, Anders, 8 år, Christen, 5 år, og Jens, 1 år gammel, samt den 24-årige tjenestekarl Søren Jensen.

Niels Sørensen Rytter var i lighed med forældrene og bedsteforældrene fæstebonde under Villestrup gods, der i 1757 var blevet ophøjet til baroni. Af Villestrups jordebog fra 1803 fremgår det, at han sad som fæster af en af byens lige store gårde med hver et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 2 5/6 alb., hvoraf han i årlig landgilde skulle svare 8 rdlr. 3 mk. Desuden var han forpligtet til for herskabet at skove 1 1/2 favn ved og at spinde 2 pd. hør eller 4 pd. blår. Om ham og tre andre gårdmænd i Stenstrup hedder det, "hver af disse 4re Gaardmænd har deres visse Lod i Willestrup Hov-eng, som de slaar og bjærger fra først til sidst til Hovedgaarden, forretter Reiser efter tilsigelse."

I 1804 skulle gårdens bygninger takseres af hensyn til brandforsikringen, og det fremgår heraf, at der var tale om en fir-længet gård, opført med egeunder- og fyrreovertømmer, klinede vægge og stråtag. Stuehuset, som var beliggende mod nord i gården, var på 12 fag, 7 1/2 alen bredt, og indrettet til stue, kamre, køkken og bryggers med loft, vinduer og døre, to jernbilæggekakkelovne, en indmuret kobberkedel på 1 td.'s rum samt skorsten og bagerovn af brændte sten. Den østre længe var på 15 fag, 8 1/2 alen bred, og indrettet til hølade og stald, den søndre længe på 19 fag, 7 3/4 alen bred og anvendt til kornlade, og den vestre længe på 4 fag og af 6 alens bredde, indrettet til fårehus. Selve stuehuset vurderedes til 220 rdlr., den østre og søndre længe til hver 130 rdlr. og den vestre længe til 20 rdlr., således at gårdens bygninger ialt forsikredes for 500 rdlr. Det hedder iøvrigt, at gården var "forsvarlig mod ildsfare og har ej før været forsikret".

Niels Sørensen Rytter var endnu i 1824, da sønnen Christen blev gift, fæster af gården i Stenstrup, men ved hustruens død i 1828 oplyses det, at hun og manden var aftægtsfolk hos sønnen Christen, der altså havde overtaget fæstet. I hans tid blev der i 1831 foretaget en ny taksation til brandforsikringen, og gårdens bygninger, der var de samme som tidligere nævnt, blev nu vurderet til 540 rdlr.

Niels Sørensen Rytter og Johanne Sørensdatters søn Christen, der var født 1796, drev nu slægtsgården i Stenstrup indtil sin tidlige død i 1834. Der blev da afholdt skifte efter ham, hvilket giver os flere detaljerede oplysninger om den gamle slægtsgård. Der nævnes nu i gårdens stuehus en dagligstue, en storstue, et spisekammer, et køkken og et bryggers. Af møbler i dagligstuen nævnes bord og bænke, stueur, jernbilæggekakkelovn, to hængeskabe, en dragkiste med fem skuffer, tre sengesteder med omhæng og et uden samt som noget usædvanligt en væv og 10 alen blårlærred. Gårdens redskaber var på tre vogne, to træharver og en plov med tilbehør samt som noget aldeles usædvanligt, en kartoffelplov. Om besætningen hedder det, at den bestod af 5 heste, 4 køer, 2 kalve, 1 stud, 1 kvie, 23 får og 10 lam, 1 so og 2 grise samt "en bindehund i jernlænke". Der var absolut velstand i gården, hvor aktiverne beløb sig til knap 480 rbdlr., medens der var passiver på 123 rbdlr., således at der blev et ganske pænt overskud til fordeling mellem enken og parrets 4 fællesbørn. Christen Nielsen Rytters enke Anne Kirstine Sørensdatter, med hvem han var blevet gift i 1824, indgik nu nyt ægteskab 1834 med Jens Thomsen, som overtog gården, men døde i 1846 af brystsygdom og vattersot. Ved hans død var der ikke mindre end 408 rdlr. i overskud i

Anno 1804. den 20 ^{te} Juli. af Landfogeden i Brandtstrøms amt og Fogeden i den Byfoged Christen Jensen Kierke af Nørrebro By og af Tømrermester Lorenz af Strøden By fortaget følgende Taktsam. her Brandtstrøms Nørrebro By og Strøden By under Danneberg Mølleherred 1. En Gaard kaldet af Niels Lorenzen		
a. 1/2 Aars jord 12 Lys 7 alm. dyt. fuge indes og Lys overkommer. Lunde Møgg og Nørrebro her Nørrebro, Kierke og Strøden med 1/2 Aars jord og 1/2 Lys. 2 ^{te} for Nørrebro. Indkommer nu indkommer. Heller indkommer for nu indkommer. Indkommer og Strøden og Lunde Møgg	220	
b. 1/2 Aars jord 15 Lys. 8 ^{te} alm. dyt. fuge indes og Lys overkommer. Lunde Møgg og Nørrebro her Nørrebro og Nørrebro	130	
c. 1/2 Aars jord 19 Lys. 7 ^{te} alm. dyt. fuge indes og Lys overkommer. Lunde Møgg og Nørrebro her Nørrebro	130	
d. 1/2 Aars jord 4 Lys. 6 alm. dyt. fuge indes og Lys overkommer. Lunde Møgg og Nørrebro her Nørrebro	20	
for forpagtelig med Skatte og af for a and forpagtelig.		500

Brandtaksation på slægtsgården i Stenstrup 1804.

boet. Herefter blev enken gift tredje gang med en Christen Christensen, men dette ægteskab kom vist aldrig til at fungere, og parret blev separeret. Han beholdt imidlertid gården, som han købte til selveje, og han sad som ejer her, da både denne gård og nabogården, den senere Hvilshøjgård, nedbrændte til grunden. Gårdene lå da nede i byen på hver sin side af vejen der fra øst kommer til Stenstrup og således, at Hvilshøjgård lå mod syd og Ryttergården (Stensgård) mod nord. Straks efter branden blev den senere Hvilshøjgård flyttet mod øst ud på marken, medens Ryttergården blev liggende inde i Stenstrup og først i 1907 blev flyttet ud til sin nuværende plads øst for Hvilshøjgård ved vejen mod Rostrup. Først på det tidspunkt fik gården navneændring fra Ryttergården til Stensgård. Iøvrigt sad Christen Christensen på gården indtil 1891, da han afgik ved døden, og det var nu en anden slægt, som overtog den gård, hvor slægten Rytter havde boet fra før 1688.

Niels Sørensen Rytter og Johanne Sørensdatter fik i deres ægteskab ialt 8 børn, nemlig Anne (ane 5), født 1784, Søren, født 1786, om hvem intet nærmere vides, Anna Catrine, født 1789, gift 1811 med Anders Andersen, skovhusmand i Astrup Nørskov i Astrup sogn, Kristen, født 1791, død som barn, Anders, født 1794, død 1859, gift med Anne Kirstine Jensdatter, først ladefoged på godset Lynnerupgård ved Limfjorden og derpå gårdejer i Vebbestrup by og sognefoged, Christen, født 1796, som overtog gården efter faderen, en dødfødt datter 1798 og endelig Jens, født 1800, gift 1830 i St. Arden med Ane Andersdatter, gårdmand i St. Arden by og sogn.

Da såvel Niels Sørensen Rytter som forældre, bedsteforældrene og oldeforældre var fæstere under Villestrup, skal her fortælles lidt om dette gods:

"Oprindelig var Villestrup, der er beliggende i Astrup sogn, blot en større gård. I 1535 blev gården imidlertid overtaget af Axel Juul, der hørte til den adelige Juul slægt, som fører en lilje i våbnet til forskel fra Stjerne-Juulerne. Axel Juuls hustru Kirsten Lunge har efterladt en skriftlig beretning om hjem og børn, og heri fortæller hun om ægtefællens erhvervelse af Villestrup, som hun kalder en "brydegård", og som manden siden forbedrede med tilkøb af "mark, skov og ejendom". Axel Juul var en af kong Christian III betroede mænd og skulle følgelig bo standsmæssigt. Villestrups bygninger var imidlertid stærkt forfaldne, og han besluttede sig nu til at opføre nye bygninger på en holm, som var beliggende i et kær nord for ladegården. Ved at opføre en dæmning tværs over kæret, hvorigennem Villestrup å løber, fik han herefter dannet en sø, og i løbet af få år rejste sig nu et imponerende bygningsværk bestående af 4 sammenbyggede lige høje huse, som lukkede tæt om gårdspladsen. Da Villestrup stod færdig i sin nye skikkelse, var den et af de største borggårdsanlæg i Danmark, bortset fra de kongelige slotte. Byggeriet stod færdigt i 1542, og der blev nu nord for borgen bygget et stort ladegårdsanlæg og desuden anlagt vandmølle, Abildgård og fiskedam. Desuden lykkedes det Axel Juul ved mageskifte og ved køb at lægge en del fæstegods ind under Villestrup, først og fremmest i Astrup sogn. Herudover erhvervede han på et vist tidspunkt godset Mejlgård i Randers amt, og i sin egenskab af kantor havde han desuden en gård i Viborg. I en årrække var han lensmand for kongen, og samtidig beklædte han embedet som landsdommer i Jylland.

I 1577 afgik Axel Juul ved døden i Viborg, og hans enke blev nu siddende i uskiftet bo på Villestrup indtil sin død 11 år senere. Parret fik i deres ægteskab 16 børn, af hvilke den næst yngste søn Iver Juul, født 1563, overtog Villestrup. Han havde forinden studeret i Wittenberg og foretaget en længerevarende udlandsrejse, og i 1598 overtog han embedet som landsdommer. Han var dygtig til at samle jordegods og lagde endnu flere fæstegårde ind under Villestrup. Som landsdommer havde han ord for at være meget retfærdig, og i 1616 blev han desuden medlem af Danmarks riges råd. På et vist tidspunkt var han foruden Villestrup gods desuden ejer af 6 andre hovedgårde, heriblandt Kvistrup, Volstrup, Strandbygård, Gjessinggård og Lundbæk. Også som godsejer fik han det bedste skudsmål, og det sagdes om ham, at han viste sine fæstebønder "et faderligt hjerte". Under de kejserlige troppers indfald i Jylland i 1627 valgte han – i lighed med mange andre adelsmænd – at forlade sit gods, idet han ikke havde mandskab til at forsvare det. Han valgte nu



Herregården Villestrup (J.Th. Hansens tegning 1899 til Trap: Danmark)



Portalen på Villestrups sydføj (J.Th. Hansen 1899).

med familie at sætte kursen mod Sjælland, men skibet, der skulle bringe dem over fra Jylland, blev på grund af storm slået ud af kurs og strandede i Norge, hvor han umiddelbart efter døde.

Iver Juuls enke Ingeborg Parsberg vendte tilbage til Villestrup og drev godset indtil sin død i 1665, hvorefter Villestrup med ca. 500 tdr. hartkorn blev overtaget af sønnen Ove Juul, der i sommeren 1666 flyttede fra Lundbæk med hustruen Kirsten Urne og nu bosatte sig på Villestrup. Han havde ligesom faderen studeret i udlandet og desuden gjort tjeneste ved fremmede hoffers, hvorefter han virkede som kancelliasessor, assessor i højeste ret, vicesatholder i Norge o.s.v. På et vist tidspunkt blev han udnævnt til geheimeråd og hvid ridder, og skønt jævn og bramfri skal han have været en dygtig diplomat. Foruden Villestrup gods var han endvidere ejer af 9 andre godser, heriblandt Lundbæk og Bregentved, som han havde overtaget fra svigerfaderen. I 1672 døde hans hustru, og i 1686 afgik han selv ved døden på Villestrup, som derefter blev overtaget af sønnen Frederik Juul, der oprindeligt var officer. Han trådte imidlertid ud af hæren 4 år efter faderens død og levede resten af sit liv på Villestrup. I 1717 fik han rang af etatsråd, men iøvrigt synes han ikke at have været særlig fremtrædende, og han ejede vist udelukkende selve Villestrup, idet faderens øvrige godser var blevet overtaget af storbroderen Christian Juul.

I 1721 afgik Frederik Juul ved døden, og hans enke Elisabeth Sehested videredrev nu godset indtil sin død 4 år senere, da Villestrup på en auktion blev solgt til hendes svoger major Frederik Sehested til Rydhave. Hans enke var nu ejer indtil sin død 1755, hvorefter godset blev overtaget af datteren Else Margrethe og hendes mand geheimeråd Verner Rosenkrantz til Krabbesholm. Han fik i 1757 Villestrup gods ophøjet til et baroni, og gik straks igang med en større indvendig istandsættelse. Desuden lod han anlægge et fornemt haveanlæg i fransk stil.

Verner Rosenkrantz var 55 år gammel, da han overtog Villestrup. Som 43-årig havde han taget sin afsked fra hæren som major, og i de følgende mange år beklædte han forskellige stillinger som amtmand i Jylland og endte som geheimeråd og ridder af det hvide bånd. Desuden var han ejer af flere andre godser, heriblandt Krabbesholm og Skivehus, så det var ikke for ofte, at han kunne bo på Villestrup, hvorfor landbruget da også var forpagtet bort. I 1773 tog han imidlertid fast ophold her, men 4 år efter afgik han ved døden. Baroniet Villestrup tilfaldt nu sønnen baron Iver Rosenkrantz, født 1740, og han sad som ejer her i 25 år, indtil han i 1802 arvede stamhuset Rosenholm og derfor valgte at overdrage baroniet Villestrup til sønnen Christian. Det var Iver Rosenkrantz, der i 1785 ombyggede den store ladebygning til Villestrup, som endnu bærer hans og hustruens navnetræk, og i hans tid var jorden under Villestrup skyldsæt med et hartkorn på 22 tdr., hvortil kom en skovskyld på 47 tdr. hartkorn, altså et endog meget stort skovareal. Desuden hørte til godset tiender på godt 70 tdr. hartkorn samt fæstegods på ialt lidt over 369 tdr. hartkorn omfattende byerne Astrup, Tisted, Borup, Skovhuse, Ll. Arden, Møldrups, Axelterp, St. Arden og Helligum.

I 1811 lod Iver Rosenkrantz's søn Christian Rosenkrantz baroniet erstatte med en fideikommisskapital på 200.000 rdlr. som tilfaldt hans døtre, og året efter afhændede han Villestrup til et interessentskab, der delte ejendommen således, at selve hovedgården med godset i Astrup og Rostrup tilfaldt generalkrigskommisær Schuchardt. Han forstod imidlertid ikke at værdsætte Villestrups byggestil, som han fandt lignede "Viborg tugthus", og han gik nu igang med at ødelægge bygningernes borgagtige karakter. Således fjernede han tårnet og karnapperne og nedbrød delvis den østre fløj, ligesom han fjernede de flotte gavle. Inden han nåede at få bygningerne helt ødelagt, døde han imidlertid i 1819, og i 1822 måtte staten overtage Villestrup, som derpå i 1836 blev solgt til oberst Hans Adolph Juel, af den adelige Stjerne-Juel slægt. Han havde i en lang årrække gjort tjeneste som rytterofficer og havde udmærket sig i krigen 1848-1850. Han gik nu igang med atter at bringe Villestrup på fode og overdrog den 1855 til sønnen Niels. Han døde imidlertid 1863, og faderen overtog nu atter godset, som han i 1865 afhændede til sin anden søn Frederik Ferdinand Juel. Også denne døde kort efter, hvorpå hans bo i 1869

afhændede Villestrup til kammerherre Ove Sehestedt Juul til Ravnholdt, der hørte til Lilje-Juulernes slægt, og som var en direkte efterkommer efter den Frederik Juul, der havde været ejer fra 1686 til sin død 1721. Ove Sehestedt Juul gik straks efter købet igang med at afhænde størstedelen af de da ca. 240 tdr. hartkorn fæstegods, som hørte under Villestrup. Han afhændede ca. 200 tdr. hartkorn, svarende til ca. 40 fæstegårde af god størrelse og beholdt kun ca. 40 tdr. hartkorn. Desuden blev fra 1870 til ca. 1920 ca. 380 tdr. land fraskilt hovedgården og tilplantet, medens ca. 70 tdr. mosearealer blev kultiveret, og der tilkøbtes yderligere en del skov.

Ane 12 Christen Christensen Ryssensteen

er født 1730 i Valsted, Sebber sogn, og han døde 1796 i Barmer, Sebber sogn, og blev begravet den 30. oktober.

Han blev døbt "Dominica Inter Nativit. Ch. et Navi Ann." I ældre tid var det i kirkebøgerne almindeligt, at præsterne anvendte latinske datobetegnelser, men denne betegnelse forekommer lidt specielt. Det må dog formodes, at der menes søndag mellem Kristi fødsel og det nye års begyndelse, og der må da være tale om søndag den 31. december. Som fadder nævnes blot præstens pige fra Ulstrup, Anne Nielsdatter.

Christen Christensen Ryssensteen blev gift ca. 1768 med

Ane 13 Maren Christensdatter Boe

men vielsen er forgæves søgt i Sebber sogns kirkebog.

Hun er født 1741 i Barmer, og hun levede endnu 1801, men er herefter forgæves søgt død i sognets kirkebog.

Hun ses at være blevet døbt Dominica Sexagesima 1741, som var den 5. februar, og som faddere nævnes blot Peder Munchegaards kone, der vel har været gudmoder.

Christen Christensen Ryssensteen og Maren Christensdatter Boe fik i deres ægteskab børnene: Christen (ane 6), født 1769, Anne Cathrine, født 1771, Kirsten, født 1772, Karen Margrethe, født 1775, død lille, og Karen Margrethe, født 1780.

Christen Christensen Ryssensteen var fæstegårdmand og fisker i Barmer under Sebber Kloster. Den 21. april 1767 ses han af godsets indehaver Henrica Margrethe Holst, enke efter kammerassessor Glerup, at have fået fæstebrev på den gård i Barmer, som Nicolaj Nielsen "sidst beboede og frakom". Der var tale om en gård så lille, at det vel snarere var et større bolssted, og med i fæstet fulgte det til gården hørende sildefiskeri. I årlig afgift af gården skulle han til herskabet på Sebber Kloster betale 5 baljer sild.

Vi ved ikke, hvorlænge Christen Christensen Ryssensteen har siddet på denne lille gård, men på et eller andet tidspunkt er den blevet byttet ud med en lidt større gård i Barmer, idet han ved sin død sad som fæster af en gård med et hartkorn på 2 tdr. 2 fjdkr. 1 alb., hvortil også hørte lidt større sildefiskeri omfattende et par bundgarnsstader. Afgiften til herskabet steg nu også til 10 baljer sild om året.

I folketællingen 1787 figurerer Christen Christensen Ryssensteen og hustru på gården sammen med børnene Christen, 15 år, Anne Cathrine, 13 år, Kirsten, 11 år og Karen Margrethe, 7 år gammel. Desuden nævnes en tjenestekarl.

Skønt Christen Christensen Ryssensteen således havde adgang til det – ihvertfald i lange perioder – meget givtige sildefiskeri, klarede han og familien sig rent økonomisk ikke særlig godt, og ved hans død for man indtryk af et på alle måder spartansk bo. Den 22. oktober 1796 blev der påbegyndt skifte efter ham, skifteforretningen fortsattes den 21. november samme år og blev først afsluttet den 11. januar 1798. Som arvinger nævnes enken samt parrets 4 børn. Det fremgår tydeligt af boets registrering og vurdering, at der var tale om en lille, stærkt forfalden gård, med blot det mest nødvendige i form af indbo og redskaber. I stuehusets eneste stue nævnes således et bord, et par bænke, et par stole, et sengested og et stueur. Afdødes garderobe indskrænkede sig til en blågrå klædeskjol, en vest og et par bukser, men forklaringen herpå er sikkert den, at han endnu i levende live har foræret resten af sit tøj (tøj var på de tider kostbart) til sønnen. Af besætning på gården nævnes 4 heste, 3 køer, 1 kalv og 4 får, medens der var fiskeredskaber for 20 rdlr. Boets aktiver blev opgjort til 110 rdlr., men der viste sig at være en gæld alene til købmand Rasmus Mørch i Aalborg på 50 rdlr., medens herskabet på Sebber Kloster krævede 147 rdlr. til reparation af de forfaldne bygninger. Der var således et stort underskud i boet, og der kunne ikke blive noget til deling arvingerne imellem. Herskabet på Sebber Kloster accepterede imidlertid, at enken fortsatte fæstet, som hun derpå kort efter oplod for sønnen Christen, hos hvem hun gik på aftægt.

Da Christen Christensen Ryssensteen og sønnen Christen begge var fæstere under Sebber Kloster, hvilket utvivlsomt også har været tilfældet for den tidligere generation, der jo også var bosat i Sebber sogn, skal her fortælles lidt om dette gods, som blot fungerede som kloster indtil reformationen, da Sebber Kloster blev overtaget af kronen. I de følgende år blev det forlenet til forskellige adelsmænd og derpå i 1581 overtaget af slægten Brockenhus. Et medlem af denne slægt var Jørgen Brockenhus, der sad her fra ca. 1629 til 1634, da han døde og efterlod sig enke og 7 børn. Videre hedder det i "Danske Slotte og Herregårde":

"Enken Margrethe von der Lühe påtog sig personligt godsets bestyrelse; hendes stilling var ingenlunde let, familiens økonomi var svag, tiderne dårlige, børnene uforsørgede. Hun havde imidlertid ben i næsen, gik løs på opgaverne og fandt sig ikke i overgreb. Et eksempel kan vise, hvor energisk hun kunne optræde. I 1654 havde hun ladet et par bønder tilsige, for at de med deres kåg (fiskerbåd) skulle sætte hendes datter jomfru Agathe over Aggersund. Bønderne mødte ikke. Agathe sad i vognen, medens færgemændene førte hendes heste over. Hun blev våd af regn – og da det var i begyndelsen af maj – forkølet, måtte bagefter holde sengen et par dage. Sådant fandt Margrethe von der Lühe sig ikke i; hun anlagde sag mod bønderne, vandt den og fik dem dømt fra deres fæste. I sin godsdrift var hun lige så energisk. Der er i øvrigt også tilfælde, hvor hun har søgt at gå bønderne for nær. Vi ved således, at en af hendes fæstebønder alene i høstdage har måttet gøre ca. 100 gangdage, hvad der på den tid var ualmindelig meget. I nabosognet lod hun gården Beltoft, hvorpå der tidligere havde boet to bønder, gøre til sædegård og henlagde fæsterne af 7 gårde og 2 bol som ugedagsbønder dertil. Til klosterkirken fik hun 1641 jus patronatus; kirkens klokke havde hun året før ladet støbe, også til forskellige reparationer på kirkens bygning er hendes navn knyttet. Hun døde 1667. Da var godsets økonomi betydelig forbedret. 3 af hendes sønner arvede gården i fællesskab. En sønnesøn, Caspar Christoffer Brockenhuus, blev 1677 enebesidder af Sebber Kloster, som han solgte 1697.

Den nye ejer var en Aalborgkøbmand Anders Madsen Klæstrup. Han lod gården bestyre af godsforvalter Jørgen Jensen Gleerup, der efter ejerens død 1707 næste år fik skøde på Sebber gods. I hans tid forøgedes fæstegodset stærkt. Efter ham blev 1732 Bagge Gleerup og senere dennes enke ejer af godset. Om disse første borgerlige ejere er kun godt at sige; med Bagge Gleerups svigersøn, den berygtede prokurator Peder Lund, der overtog Sebber Kloster 1781, forholder det sig derimod anderledes. Han var bondefødt, hvad i øvrigt også var tilfældet med Gleerup; i sin ungdom havde han været ridefoged på forskellige herregårde; som dansk jurist lykkedes det ham senere at blive prokurator. Han samlede sig ved sin hensynsløshed så meget, at han kunne købe Skivehus og Kyø. Med omgivelserne lå han ustandselig i strid, hvad der har fået han biograf Jeppe Aakjær til at karakterisere ham som "en ualmindelig tingstud, der kun rigtig trak vejret i processer". Af sine bønder var han dårligt lidt. Han døde 1791, enken beholdt Sebber



Sebbe klostets gamle hovedbygning (foto Bror Bernild).



Viffertholms hovedbygning. Under dette gods var Ane 22 Søren Jensen og hans far fæstere (foto Niels Elswing).

Kloster til sin død 1805, samme år kom det på auktion og købtes da af kaptajn Andreas Møller, baron Chr. Fr. Juel til Lundbæk og major I.A.L. Juul til Refsnæs; de havde kun godset i 5 år; men i disse år begyndte bortsalget af fæstegodset. Også en del af de fiskestader, der fra gammel tid hørte med til klosteret, blev nu solgt fra det. 1810 kom gård og gods atter på auktion og købtes nu af amtsforvalter Hans Svanholm, der fortsatte bortsalget af fæstegodset, således at der kun blev en lille rest tilbage, som først omkring 1900 overgik til selveje." (C. Rise Hansens artikel i værket "Danske Slotte og Herregårde")

Ane 14 Johan Laursen

er født 1738 i Løgsted by og sogn, og han døde 1795 i Barmer, Sebber sogn, og blev begravet den 2. august.

Han blev døbt den 14. september 1738, og som faddere nævnes Christen Bonderups hustru Else, Maren Andersdatter, Poul Pedersen, Niels Pedersen og Hans Nielsen.

Johan Laursen blev trolovet den 2. juni 1768 og gift den 26. juni samme år i Sebber kirke med

Ane 15 Mette Christensdatter

Vielsen fandt sted i henhold til en kongelig bevilling, idet parret var næstsøskendebørn.

Mette Christensdatter er født 1744 i Barmer, og hun døde 1805 samme sted og blev begravet den 29. marts.

Hun blev døbt den 1. marts 1744, og som faddere ved dåben nævnes Lars Ladefogdes hustru, Maren Sandborgs og Søren Ladefoged.

Den kongelige bevilling til indgåelse af ægteskab har følgende ordlyd (lettere normaliseret gengivelse):

"Vi Christian den Syvende af Guds naade konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenburg og Delmenhorst, gøre alle vitterligt, at vi efter herom allerunderdanigst gjort ansøgning og begæring allernaadigst have bevilget og tilladt saa og hermed bevilge og tillade, at Johan Lauritzen og Mette Christensdatter, bønderfolk af Sebber sogn i Slet herred under Viborg stift udi vort land Nørrejylland maa i ægteskab sammenkomme uanset, at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Dog skal de først paa behørige steder bevisligt gøre, at de hverandre ej nærmere end som her oven er meldt udi slægt- eller svogerskab paarøre, saa og noget efter deres midler og lejlighed samt biskoppens billig sigelse til næste hospital udgive, saafremt de denne vores allernaadigste bevilling agter at nyde; forbyndes alle og enhver herimod eftersom forskrevet staar at hindre eller udi nogen maade forfang at gøre under vor hyldest og naade.

Givet paa vort slot Christiansborg udi i vores kgl. residensstad København den 20. maj anno 1768."

Johan Laursen var fra ægteskabets indgåelse i 1768 fæstegårdmand i Barmer under godset Vaar. I byen var på det tidspunkt 9 lige store gårde, idet de hver havde et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 2 alb. Ved folketællingen 1787 opføres Johan Laursen sammen med hustruen og børnene Laurs, 12 år, Maren, 10 år og Christen, 3 år gammel. Desuden nævnes på gården en tjenestekarl, en tjenestepige og en tjenestedreng. I 1788 oplyses om Johan Laursen, at han var fæster under Vaar af gård nr. 2 af de 9 lige store gårde.

Johan Laursen og Mette Christensdatter fik i deres ægteskab børnene Kirsten, født 1769, død spæd, Kirsten, født 1771, død 1773, Laurs, født 1774, Maren, født 1775, Else, født 1778, død 1780, Kirsten, født 1780, Christen, født 1784, og endelig dødfødte tvillinger i 1787.

Efter Johan Laursens død blev der den 4. september 1795 påbegyndt skifte i boet mellem enken og børnene Laurs, 22 år, Maren, 21 år, Kirsten, 15 år og Christen, 11 år gammel. Der blev imidlertid tale om en ganske kort skifteforretning, hvor man enedes om, at lade enken fortsætte fæstet på gården, hvor der iøvrigt nævnes en besætning på 6 heste, 1 fæl, 5 køer, 1 stud, 1 kvie, 2 kalve, 8 får og lam samt 1 årsings sosvin.

Mette Christensdatter fortsatte fæstet på gården i 7 år efter mandens død indtil 1802. Nævnte år blev sønnen Laurs gift med pigen Anna Sørensdatter fra Lundby sogn, og samme år købte han derpå af godset Vaars ejer general krigskommissær Ulrich Christian Smidten gården til selveje formedelst 800 rdlr. Han drev gården indtil 1838, da han overdrog den til sin søn Søren Laursen.

Da Johan Laursen i 1795 afgik ved døden, oplyses det om ham, at han var sognefoged i Seber sogn, et embede som han utvivlsomt har overtaget i 1791, da den kongelige forordning om sognefogders beskikkelse udstedtes. Han må således have været en estimeret mand på egnen, for i forordningen hedder det, at amtmændene i hvert sogn skulle beskikke en sognefoged, og at man dertil altid burde vælge en af de skikkeligste, redeligste og mest kyndige mænd blandt sognets almue. I forordningen er opremset de væsentligste af sognefogedernes pligter, som var:

a.

At udføre Øvrighedens og Rettens Betientes Befalinger og Foranstaltninger, som høre til Vor Tienstes Fremme og til Justitiens og Politie-Væsenets Haandhævelse.

b.

Selv at vaage over god Orden, og paasee, at Vore, til dette Øyemærke sigtende, Anordninger (fornemmeligen den om Politie-Væsenet paa Landet under 25de Martii sidstleden) ikke overtrædes.

c.

Naar Sognefogden fornemmer, at nogen af Almuen forseer sig, ved ulovlig Kroehold, Kroegang, Drik eller Slagsmaal og deslige, da skal han, i 2 Vidners Nærværelse, advare den Paagiældende og formane ham, at rette og forbedre sit Forhold; men dersom hans Erindring ey frugter, og den Paamindte gjør sig skyldig paa nye, da bør Sognefogeden uefterladeligen anmelde det for den vedkommende Rettens betient, paa det at Overtræderen kan blive vedbørligen dømt og afstraffet.

d.

Gribes derimod nogen i Forbrydelser af de grovere Slags, saasom Drab, Tyverie eller deslige, da skal Sognefogden strax hæfte den skyldige Person, og uopholdeligen melde saadant for Stedets Herredsfoged eller Birkedommer, som besørger det videre fornødne og beretter Amtmanden Tildragelsen.

e.

Fremmede Omløbere bør Sognefogeden ligeledes anholde og derom give fornævnte Rettens Middel Underretning, til nærmere Foranstaltning.

f.

Dersom Sognefogden skulde bemærke Tegn til Opløb, eller blive underrettet om noget strafværdigt Overlæg, der kunde sigte til Uorden, da skal han af alle Kræfter søge at afværge samme, ved at foreholde Almuen, at de, som gjøre sig skyldige i saadan Overtrædelse, derved paadrage sig Vor Unaade og Lovens Straf; hvorimod de, som troe sig at have Aarsag til Klage, med sømmelig Ærbødighed bør fremføre deres Anke for Stedets Øvrighed, eller og for Os selv, igennem Vore Collegier, naar Sagens Natur det udkræver. I Øvrigt, ligesom Vi aldeles ikke mistænke Vore kiære og troe Undersaatter af Bondestanden for at være tilbøjelig til Uroelighed eller Overhørighed imod deres Foresatte, saa vilde Vi ey heller, at det skal ansees som Opløb eller nogen lovstridig Handling, at Byernes eller Sognets Beboere sammentræde, for sindigen og fredeligen at overlægge

Forordning

om

Sognefogders Bestikkelse, deres Embeds Forretninger og Belønninger.

Christiansborg Slot den 11te November 1791.



København,

trykt hos Directeur M. M. Høpffner, Hans Kongelige Majestæts
og Universitetets første Bogtrykker.

Titelblad til kongelig forordning om beskikkelse af sognefogder 1791.

og tage Beslutninger om Ting, som høre til at befordre fælles Tarv.

g.

Kirkens og Skolens Restancer, saavel som Bøder for Vey–Arbeydets Forsømmelse, Politie–Lovens Overtrædelse og andre deslige Forseelser, maae Øvrigheden, eller den vedkommende Rettens Betient, foranstalte inddrevne ved Udpantning, der forrettes af Sognefogeden, i Overværelse af 2 Vidner, som han dertil udnævner af den Bye, hvor Udpantningen skeer; hvilke uværgerligen og uden Betaling skal være pligtige at følge ham; men, dersom Udpantningen i Byen er almindelig, saa at ingen Vitterligheds Vidner der kan faaes, da udmeldes dertil 2 Mænd af den nærmeste Bye.

h.

Naar nogen Ordre, som angaar Vor Tieneste eller det Offentlige, skal sendes, enten til Forkyndelse udenfor den Bye, hvor Sognefogden boer, eller beforders til næste Sogn; da er Sognefogeden bemyndiget til, efter rigtig Omgang, at beordre Sognets Husmænd til at frembringe samme til sit bestemte Sted, fra Bye til Bye, paa den beqvemmeste og letteste Maade; skulde nogen af disse viise sig forsømmelig i at opfylde det ham saaledes befalede, da skal et andet Bud skikkes, paa den Skyldiges Bekostning, som strax udpantes hos denne, tilligemed 1 Mk. Danske i Bøder til Sognets Fattige; hvilket anmeldes for Rettens Betient, som videre indberetter det til Amtmanden.

i.

Ligesom det skal være Sognefogedens Pligt at viise Sagtmodighed og Beskedenhed imod Almuen i sit Embeds Førelse; saa er det og Vor alvorlige Villie, at Sognets Beboere skulde med Velvillighed imodtage hans Advarseler, med Agtelse for hans Bestilling efterkomme det, som han, i Lovens Navn og efter Øvrighedens Befaling, anordner, samt med Beredvillighed være ham behielpelig i alt, hvad der hører til at fremme Orden og Roelighed."

4. Generation

Ane 16 Laurs Christensen Kudsk

må være født omkring 1699, idet han i en udateret jordebog fra ca. 1737–1741 betegnes som værende 40 år gammel. Han levede endnu i 1764, da han var fadder hos sønnen Christen, men hans død er herefter forgæves søgt i sognets kirkebog. Om hans herkomst vides intet.

Laurs Christensen Kudsk blev gift ca. 1730 med

Ane 17 Kirsten Jensdatter

Hun er født omkring 1710, og hun døde først i januar 1763 i Over Ravnkilde, Ravnkilde sogn, idet der den 3. februar det år påbegyndtes skifte efter hende, hvilket normalt skete på 30. dagen efter dødsfaldet.

Heller ikke om Kirsten Jensdatters herkomst kan siges noget sikkert, men det forekommer sandsynligt, at hun har været en datter af gårdens tidligere fæster Jens Nielsen Ladekarl, som i 1719 i forbindelse med loven om protokolføring af fæstebreve sammen med sin søn Niels fik fornyet fæstebrevet på gården nr. 2 i Kirkegårde i Over Ravnkilde, hvilken gård havde et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 1 alb., og hørte under Nørlund gods.

Laurs Christensen Kudsk og Kirsten Jensdatter fik i deres ægteskab 4 levedygtige børn, nemlig Christen, født ca. 1730, som i 1760 fik fæste på gården Allestrup i Grynderup sogn under Nørlund, Jens (ane 8), født ca. 1732, Margrethe, født ca. 1734, gift med Christen Pedersen Ladefoged i Nysom, og endelig Niels, født ca. 1742, som i 1763 fik fæste på fødegården.

Laurs Christensen Kudsk's tilnavn mere end antyder, at han i sine unge dage har været kusk på herregården Nørlund. Den 30. juni 1730 fik han derpå af herskabet her fæste på den halvpart af Kirkegårde i Over Ravnkilde, som Jens Nielsen Ladekarl havde siddet som fæster af, medens dennes søn Niels øjensynlig beholdt fæstet på den anden halvpart. Selve fæstebrevet har følgende ordlyd:

"Jeg Knud Reetts til Nørlund, Kongl. Maytts admiral, Kiendes hermed Vitterlig, At ieg har Stød og fæstet som ieg og hermed Stæder og fæster Lauridtz Christensen Kudck den Halfve Gaard udi Kirckegaard, som Jens Ladekarl fradøde, under Nye landmaalings Matricul for No. 2 Hartkorn 1 td. 5 skpr. 2 fk. 1/2 alb. paa Efterfølgende Wilkaar: at hand beholder dend halfve Gaard med sæd og besætning, som den nu findes, hans Lifs Tiids og saa længe hand Gaarden forsvarligen ved Lige holde og den Louligen Dyrcker, og svarer hand arbeid af fornefnte Halfve Gaard lige ved en anden Halv gaard her paa Godsit, undtagen hvis Arbeid, der kand falde at giøre til det øde (gods) saavel som Skatter af de øde, Dett har ieg gifved ham frihed for, Og Svarer hand Straxen alle Kongelige skatter, som nu er Eller her efter paabydendes vorder udi Rætte Tid samt Landgilde Efter jordebogen. I dett Øfrige hafver hand sig lofven og Forordningen at være Efter Rættelig, Mig og min Fuldmægtig hørig og lydig.

Til bekræftelse under min Haand og Zignett.

Nørlund d. 30. Juni 1730

K. Reetz.

Ligelydende Copie er mig lefveret og forpligter mig dertil i alle maader at Rætte og forholde.

Lauridtz Christensen Kudsk."

Som det fremgår af fæstebrevet var fornavnet egentlig Laurids, men det tog man dengang ikke så nøje, og i daglig tale samt i andre arkivalier kaldes han jævnligt for Laurs eller Lars Christensen Kudsk.

Nørlund godsarkiv indeholder flere jordebøger, men de fleste af dem er særdeles mangelfuld dateret. I en af dem, som betegnes "efter 1715" refereres i to spalter ældre og yngre forhold. Her

hedder det om gård nr. 2 i første spalte med oplysninger fra før 1688, at gården var bortfæstet til en Peder Ørum (fejl for Ørn), og der anføres da et hartkorn på 6 tdr. 3 skpr. 2 6/7 alb., hvilket blev reduceret væsentligt ved matrikuleringen i 1688. I spalte to, som dækker første fjerdedel af 1700-tallet, hedder det om gården, at den nu havde et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 1 alb. og havde været bortfæstet til Peder Nielsen Ørum og Jens Nielsen, men at fæsterne nu var Jens Nielsen Ladekarl og Niels Jensen Ladekarl (dennes søn). Senere er imidlertid tilføjet, at Laurs Christensen Kudsk nu havde overtaget halvparten, samt desuden halvparten af gård nr. 3, og det er måske en sammenlægning af de to, der har ført til, at Laurs Christensen Kudsk i 1763 afstår fæstet på en gård i Kirkegårde med et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 2 fjdkr. 1 alb.

I jordebogen fra 1737–1741 er som tidligere nævnt Laurs Christensen Kudsk opført som 40-årig fæstegårdmand med et hartkorn på 1 td. 5 skpr. 2 fjdkr. 1/2 alb. (antagelig blot halvparten af gård nr. 2). Det hedder, at han skulle yde halvt hoveri til Nørlund hovedgård, da det jo kun var en halvgård han sad på. Jordebogen oplyser desuden, at han ikke havde nogen landgilderestancer til herskabet, skønt dette på de tider var såre almindeligt. I gårdens jorder kunne han så 1 1/2 td. byg, 2 1/2 td. rug og 4 tdr. havre og på engen avle 1 1/2 læs hø. Af besætning nævnes 4 heste, 4 kreaturer og 16 får og af børn (drenge) 3 nemlig Christen, 6 år, Jens, 5 år, og Jep, 4 år. Sidstnævnte døde som barn.

1741 hedder det om Laurs Christensen Kudsk, at han havde en besætning på 4 heste, 1 klod, 3 ungkreaturer og 20 får, at han avlede 3 læs hø, og at han såede 2 tdr. byg årligt, men nu må man have glemt at nævne rugen og havren. Det hedder om jorderne, at de blev passet godt, at bygningerne blev holdt i god stand, og at der i stuehuset "seer ud til at være god tilstand". Hos naboen Jens Nielsen Ladekarl på den anden halvpart af nr. 2 så det ikke nær så godt ud.

Som nævnt afgik Kirsten Jensdatter ved døden allerførst på året 1763, hvorefter der skulle afholdes skifte mellem enkemanden Laurs Christensen Kudsk og parrets 4 fællesbørn Christen, bosat på Allestrupgård i Grynderup sogn, Jens, 31 år, og Niels, 21 år, begge opholdende sig hjemme, samt Margrethe, gift med Christen Pedersen Ladefoged i Nysom. Af registreringen og vurderingen fremgår det, at det ikke var nogen helt lille gård, for man taler om et stuehus på 18 fag, en lade på 13 fag, en kreaturstald på 13 fag, og endnu en staldbygning på 10 fag. Et stuehus på 18 fag var bestemt ikke helt lille, og her nævnes da også den østre stue, den vestre stue, et lille kammer, og et køkken. Iøvrigt var boet velforsynet, og for at give et indtryk af et fæstebondehjem på den tid skal her nævnes de fleste effekter i stuehus og udbygninger. I den østre stue fandtes således et fyrretræsbord på åben fod, tre fyrretræs bænke, tre træstole, de to med hynder, en jernbilægger kakkellovn, et stort fyrretræs skab, seks hylder, en fyrretræskiste med beslag, som indeholdt afdødes garderobe, og to sengesteder, det ene et fyrretræs sengested med to små gardiner af hjemmegjort stof som omhæng og det andet et indbygget sengested. Af sengetøj nævnes en blåstribet olmerdugs overdyne og en vadmels overdyne, to vadmels underdyner, seks hovedpuder og to blågarnslagener. Endelig kan i stuen nævnes et spejl, et gammelt jerntobaks fyrfad, et stenkrus med tirlåg, to messing lysestager, to brændevinsglas, et spidsglas og fire flasker. I den vestre stue var der et halvt fyrretræs sengested med olmerdugs overdyne, vadmels underdyne, et par hovedpuder og et lagen, samt endvidere et fyrretræsbord, et par egetræs øltønder, en øltragt, fire sække, to grynkuber, en hylde, en ostehæk, en selde, to sold, en spinderok, et haspetræ og nogle stentøjs- og lergryder. I det lille kammer nævnes en lille bimpel, tre bliktragte, tre hylder og nogle sildefjerdinger, medens køkkenet indeholdt en kobbergruekedel på 3 fjerdinges rum, alene sat til 4 rdlr., samt en del husgeråd, heriblandt en jerngryde, en jernpande, en jernrist, en ildfork, en kærne, et par svalekar, et gammelt halvt oksehoved, et lille tappekar, et par bækar, tre stripper, et par standtønder, en tapstol, to ostebakker, tre høleer med tilbehør og to lyngleer.

Af redskaber på gården nævnes bl.a. en beslagen vogn med tilbehør, sat til 8 rdlr., endnu et par trævogne, 5 rdlr., en plov med tilbehør 1 rdl. 2 mk., og tre harver, sat til 2 mk. 4 skill. samt bl.a.

en slibesten med træaksel, en hakkelseskiste med kniv, to spader, tre jerngrebe, en trægreb, fire skovle, en fork, to plejle, seks river, en sav, to naver, to spigerbor med skaft, en båndkniv, en hammer, en tang, et svinetrug, en ildsaks, en gammel kniv og endelig, hvad man ikke skulle forvente at finde blandt redskaberne, otte trætallerkner og seks træskeer samt to trætrug.

Gårdens besætning bestod af 6 heste, vurderet til ialt 41 rdlr., 3 køer, 8 rdlr., et par 3-års stude, 6 rdlr. 2 andet års kvier, 2 rdlr. 4 mk., 2 årrings kalve 1 rdl. 2 mk., 1 to-års galt og 2 polde, 1 rdl., 18 gamle får 9 rdlr., 4 unge får og 2 væddere, 2 rdlr. og 6 høns og 1 hane, 1 mk. 15 skill. Man kunne herefter opgøre boets aktiver til ialt 118 rdlr. 1 mk. 4 skill., men nu kom herskabets krav til den besætning og de redskaber, som havde været på gården, da Laurs Christensen Kudsk overtog fæstet, ligesom der dengang var foretaget en synsforretning af bygningerne, hvilket skete igen ved hustruens død for at få fastslået, om der var sket forringelser, som fæsteren skulle svare til. Herskabet stillede krav om 6 gode heste, til en værdi af 72 rdlr., en forsvarlig vogn med tilbehør til 8 rdlr., yderligere en hestevogn til 4 rdlr., samt en plov og to harver til ialt 5 rdlr. Hertil kom imidlertid, at stuehuset skulle istandsættes for 27 rdlr. og laden for 17, stalden for 13 og kreaturstaldbygningen for 20 rdlr. Skifteforretningen endte med et underskud på 48 rdlr., således at der intet kunne blive til arv og deling, hvilket vel nok også alle var bedst tjent med, idet arv jo ville sprede de få aktiver der var og dermed vanskeliggøre den videre drift af gården.

Umiddelbart efter skiftets afholdelse valgte Laurs Christensen Kudsk derpå at oplade fæstet for sønnen Niels, i hvilken anledning herskabet på Nørlund den 29. september 1763 udstedte fæstebrev til denne på "Een mig tilhørende Gaard i bemte (bemeldte) Kierckegaarde, som hans forældre sidst beboede, mens nu hans Fader formedelst alderdom og Svaghed til bemte Søn paa begiæring godvilligen har Opladt og afstanden, naar hand, Laurs Christensen Kudck, følgende levetiid nyder sin tilbørlige Kost og Værelse hos denne ovenmeldte sin Søn samt ildebrand (brændsel) med meere til sin nødvendige underholdning, bohave og det Lige ved Fæsteren det selv bekommer samt efter sin død beskickes Een sømmelig jordefærd og begravelse, hvorimod ald hands efterladenskab skal tilhøre Niels Laursen. Men i saa Fald Faderen Laurs Christensen icke med sin Søn Niels Laursen og sinne (husgesinde = øvrige beboere) skulle finde sig fornøyet med at søge under een Spisning og Værelse, da Forskaffer Sønnen sin Fader Fri Huusværelse der i Gaarden samt ildebrand til fornødenhed, saa og Aarlig 4 skpr. Seede i Grøndland, item udtager Laurs Christensen af Stædets besætning 1 best, 1 koe, hvilcke Hans selv finder for godt, der paa Stædet græsses og Fodres lige med Fæsterens og som Fodderet med mere i alt ved Stædet skal Forblive, Fodderet der udtæres skal og i alt efter den gl.s død Fæsteren allene tilhøre, Imod bestedigelse (begravelse) til Jorden, som for er meldt."

Som nævnt var Laurs Christensen Kudsk fæster under og måske oprindelig kusk på herregården Nørlund i Ravnkilde sogn, en gård hvis historie går langt tilbage i tiden, og som oprindelig skal have været en røverborg. Senere havde Nørlund flere fornemme ejere, således Palle Jonsen Marsk af adelsslægten Munk og rigsråd Peder Lykke, der var lensmand på Aalborghus og her fuldkommen lod sig overrumple af Skipper Clement og dennes bondehær, som derefter på deres march sydover afbrændte Nørlund. Ved matrikuleringen i 1688 oplyses om Nørlund, at der til herregården hørte hovedgårdsmarker på 42 tdr. hartkorn, 5 tdr. hartkorn skovskuld, og ikke mindre end 246 tdr. hartkorn fæstegods. Selve hovedgårdsmarken var på 297 tdr. land, og det var her godsets fæstebønder udførte hoveriarbejdet. Iøvrigt bestod fæstegodset af 32 gårde og 4 huse i Ravnkilde sogn, 18 gårde og 5 huse i Haverslev sogn, og 17 gårde og 5 huse i Brorstrup sogn.

I 1655 blev Verner Parsberg til Vraa enejer af Nørlund, og i 1655 lod han på borggårdens østfløj opsætte en endnu bevaret sandstensportal. Det var i hans ejertid, at Nørlund oplevede strenge tider under Svenske-krigene, og de polske tropper, der kom Danmark til hjælp, raserede gården helt og stak af med bygningens kobbertag. Verner Parsberg efterfulgtes af sønnen Gude Parsberg, og ved dennes død i 1692 videredrev hans enke Karen Kjeldsdatter Krag godset. Hun blev i 1703 gift med

admiral Knud Reedtz, som i sin ejertid udvidede godstilliggendet betydeligt. Admiralen døde i 1734, og hustruen 3 år senere, hvorefter Nørlund fik en borgerlig ejer, idet godset erhvervedes af toldforvalter og kancelliråd Michael Riis i Kristiansand. Der var da tale om 43 tdr. hartkorn hovedgårdstakst, 74 tdr. tiender og ikke mindre end 335 tdr. fæstegods. Købesummen var på 15.700 rdlr., men kancelliråden fik kun kort glæde af Nørlund, for 2 år senere druknede han i Skagerak under en rejse til Norge. Hans enke satte gården på offentlig auktion, hvor den blev erhvervet af Kirstine Pedersdatter Læssøe, der var enke efter købmand Marcus Mørch i Aarhus. Det var dog sønnen Jørgen Mørch, der på moderens vegne styrede godset, og som derpå i 1746 overtog Nørlund. Efter hans død i 1758 sad hans enke Margrethe Grotum Bergh på Nørlund, som hun styrede i en snes år. Hun blev berygtet for sin hårdhændede energi og sin lyst til at styre og regere over sine omgivelser. Steen Steensen Blicher giver i sin novelle "Bettefanden" en karakteristik af hende. Hun var en meget virksom og dygtig godsstyret og øgede jordtilliggendet yderligere. Sønner havde hun ingen af, og svigersønnerne var bange for hende, så der var ingen af dem der ville overtage Nørlund, så længe hun levede, hvorfor hun istedet valgte at sælge til fremmede, hvilket skete i 1778, da godset blev overtaget af kammerherre Iver Rosenkrantz-Levetzov, besidder af stamhuset St. Restrup. Der var da ikke mindre end 407 tdr. hartkorn bøndergods under Nørlund, som nu indlemmedes i stamhuset, således at gården knyttedes tættere til nabogodserne Torstedlund og Albæk. (Jens Sølvstens artikel i værket "Danske Slotte og Herregårde")

Ane 18 Hans Nielsen

er født omkring 1690 i Tulstrup, Grynderup sogn, og han levede endnu 1766, da han var forlover for datteren Anna, men hans død er herefter forgæves søgt i Grynderup sogns kirkebog.

Han blev gift første gang senest 1722, men navnet på hans hustru, der var mor til datteren Karen, kendes ikke. Hun må være død omkring 1740, for Hans Nielsen blev derpå trolovet anden gang den 15. juni 1742 og gift den 21. september samme år i Giver kirke med

Ane 19 Mette Christensdatter

Hun er født 1712 i Astrup, og hun døde 1762 i Tulstrup og blev begravet den 31. oktober.

Hans Nielsen fik i første ægteskab vist blot datteren Karen, født ca. 1722, medens der i andet ægteskab fødtes ikke mindre end 13 børn, nemlig Dorthe, født 1743, Niels, født 1744, Søren og Anna (ane 9), tvillinger, født 1746, Sophie, født 1747, Christen, født 1748, Knud, født 1750, død samme år, tvillinger 1752, af hvilke den ene var en dødfødt datter, medens den anden døbttes Knud, men døde kort efter fødslen, et dødfødt barn i 1753, Jens, født 1754, Knud, født 1755, og endelig Søren, født 1757, død 1758.

Hans Nielsen sad som fæster af gården Tulstrup i Grynderup sogn, først sammen med faderen og senere samme med sin formodentlige broder Laurs. Hans Nielsens halvpart af gården blev ca. 1766 overtaget af svigersønnen Jens Laursen (ane 8), gift samme år med datteren Anna.

Den 7. april 1741 ses afdøde Christen Hostrups enke og sønnen Laurids Hostrup, byfoged i Hobro, at have lånt en del penge hos sr. Jens Todberg mod pant i noget af deres jordegods, heriblandt gården Tulstrup i Grynderup sogn med et hartkorn på 3 tdr. 6 skpr. 3 fjdkr. 2 1/4 alb., og beboet af Hans Nielsen og dennes far Niels Hansen. I årlig landgilde svarede de to af gården 16 rdlr. Hartkornsopgivelsen i pantebrevet forekommer lidt besynderlig, for i Rinds og Gislum herreders matrikel fra 1724 er hartkornet opgivet til 3 tdr. 5 skpr. 3 fjdkr. 2 alb., hvilket også er tilfældet i et auktionsskøde af 29. april 1745. Der skete nemlig det her, at den tidligere byfoged i Hobro

Laurids Hostrup var gået fallit, således at hans bo, herunder gården Tulstrup, den 16. december 1744 blev stillet på auktion, og her erhvervedes Tulstrup af den ny byfoged i Hobro Niels Foersom, der hermed i årene fremover var Hans Nielsens egentlige herskab.

Ane 20 Søren Jensen Rytter

er født 1713 i Stenstrup, Rostrup sogn, og han døde 1790 samme sted og blev begravet den 30. april.

Han blev døbt den 22. januar 1713; Jens Fragtrups hustru bar ham til dåben, og faddere var Jens Poulsen, Jens Sørensen i Anneksgården, Esper Bertelsen, Albret Nielsen, Just Gaades pige og Kjeld Andersens datter.

Søren Jensen Rytter blev trolovet den 14. marts 1734 og gift den 27. juni samme år i Rostrup kirke med

Ane 21 Karen Jensdatter

Hun er født 1715 i Brøndbjerg, Rostrup sogn, og hun døde 1792 som enke i Stenstrup og blev begravet den 18. marts.

Hun blev døbt den 23. april 1715; Christen Lassens hustru af Brøndbjerg bar hende til dåben, og faddere var Christen Sørensen, Jens Lassen, Peder Thomsen, Jens Jensen, Mette Nielsdatter, Jens Gaades datter og Erich Juels hustru, alle fra Brøndbjerg.

Søren Jensen Rytter og Karen Jensdatter fik i deres ægteskab 11 børn, nemlig: Jens, født 1735, død 1819, gift med Karen Sørensdatter, fæster af den nuværende matr.nr. 1 i Lundgårde, Rostrup sogn, hvis efterkommere ejede gården til 1888, Maren, født 1736, Jens, født 1738, Christen, født 1740, vistnok død 1741, Anna, født 1741, Christen, født 1744, Else, født 1746, Karen, født 1748, Mette, født 1753, Niels (ane 10), født 1756, og Anders, født 1758.

Søren Jensen Rytter overtog – antagelig ved giftermålet 1734, eller ihvertfald senest ved faderens død 1742 – fødegården (ryttergården) i Stenstrup, som havde et hartkorn på godt 3 tdr., og som hørte under herregården Villestrup, som iøvrigt dengang ejede hele Stenstrup by, som omkring 1780 bestod af 7 gårde og 4 mindre ejendomme. Af de 7 gårde var de 3 lige store med et hartkorn på 3 tdr. 1 skpr. Herudover var der 1 gård af hartkorn 3 tdr. 4 skpr. og 3 lige store med et hartkorn på 3 tdr. 5 skpr. 2 alb., blandt de sidste var Rytter-slægtens stamgård. På et eller andet tidspunkt mellem 1787 og 1803 – vel ved Stenstrups udskiftning af landsbyfællesskabet i 1789 – blev byens 5 største gårde gjort lige store med et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 2 5/6 alb. til hver, og blandt disse 5 var Ryttergården, den nuværende Stensgård, som først meget sent blev udflyttet af landsbyfællesskabet. Iøvrigt fremgår det af jordebogen 1787 for Villestrup og folketællingen samme år, at Søren Jensen Rytter da havde overladt fæstet til sønnen Niels, vel ved sønnens giftermål 1783. I folketællingen 1787 optræder Søren Jensen Rytter og Karen Jensdatter derfor som aftægtsfolk på gården.

Ane 22 Søren Jensen

er født 1716 i Monstrup, Rostrup sogn, og han døde 1793 samme sted og blev begravet den 24. november.



Adskillige forfædre levede i Rostруп og Astrup sogne i Hindsted herred (Th. Gravlund: Herredsboen).



De gamle gårdes placering i Stenstrup by 1789 (Marius Johansen og Hans K. Johansen: Rostrup sogns historie)

Han blev døbt den 13. april 1716; Jens Bøchers hustru fra Stubberup bar ham til dåben, og faddere var Peder Gundersen i Doense, Jens Munstrup, Laurits Mathisens datter i Stubberup mølle, Anders Sørensens hustru og Anders Andersens hustru.

Søren Jensen blev gift første gang den 30. december 1744 i Hørby kirke med Johanne Bodsdatter fra Tobberup i Hørby sogn. Hun døde imidlertid 1754 i Monstrup og blev begravet den 30. oktober, 31 år gammel, og Søren Jensen blev derpå trolovet anden gang den 29. november 1754 og gift den 7. februar 1755 i Astrup kirke med

Ane 23 Anne Sørensdatter

Hun er ifølge folketællingerne og aldersangivelsen ved sin død født henholdsvis 1728 og 1731. Vi ved imidlertid, at hun var født i Tisted, Astrup sogn, selv om hendes fødsel forgæves er søgt i sognets kirkebog. Men hun ses at være blevet konfirmeret 1748 i Astrup kirke. Hun døde 1806 i Monstrup og blev begravet den 29. juni.

Søren Jensen fik i sine to ægteskaber 9 børn, nemlig i første ægteskab 2 børn og i andet ægteskab 7. De 9 børn var Jens, født 1748, Anna, født 1750, Søren, født 1755, gift med Kirsten Jensdatter, overtog før 1786 den nuværende matr.nr. 7 i Monstrup, Ørnhøjgård, Johanne (ane 11), født 1757, Jens, født 1759, død 1827, gift med Else Cathrine Enevoldsdatter, overtog før 1801 fødegården i Monstrup, Maren, født 1762, Ellen, født 1766, gift med Jens Nielsen i Rold, Anna Marie, født 1768 og endelig Christen, født 1771.

Søren Jensen overtog efter faderen fæstet på fødegården, den nuværende matr.nr. 3 i Monstrup, som tidligere havde haft matr.nr. 5. Der var tale om en ganske lille gård, hvor Søren Jensen efterfulgte faderen, og hvor hartkornet var 1 td. 1 skpr. 3 fjdkr. Af matriklen fra 1688 fremgår det imidlertid, at nævnte hartkorn kun udgjorde bondeskylden af gården, medens herlighedsretten hørte under Mariager Kloster og opgjordes til 2 fjdkr. 2 alb., således at Søren Jensens gård rent faktisk var på et hartkorn på 1 td. 2 skpr. 1 fjdkr. 2 alb.

I folketællingerne 1787 og 1801 figurerer han på gården sammen med hustruen, sønnen Jens, 28 år og datteren Ellen, 21 år, og i folketællingen 1801 ses fæstet på gården derefter at være overgået til sønnen Jens, idet han nu nævnes her sammen med sin hustru og parrets børn Søren, 10 år, og Maren, 6 år, samt Jens Sørensens 73-årige mor Anne Sørensdatter, enke efter Søren Jensen. Jens Sørensen drev nu gården i en længere årrække, hvorpå den blev overtaget af datteren Maren, hvis datter Anne Poulsdatter blev den sidste af den gamle slægt på gården. Fra 1852 til 1928 ses gården at have været ejet af slægten Stevnhoved, mens den nuværende ejer (ca. 1985) er Kristian Poulsen Sørensen.

Da både Søren Jensen og faderen var fæstere under Wiffertsholm, der nu kendes som Gl. Wiffertsholm, skal her kort fortælles lidt om denne herregård, som først oprettedes i sidste halvdel af det 16. århundrede, og som i en længere årrække var ejet af adelsslægten Viffert. I 1643 blev godset overtaget af Viffert Seefeld, som eneejer, og han sad her til sin død 1662, men var stærkt forgældet på grund af de dårlige tider, og fordi han havde været uheldig med at kautionere for en bror, der samlede på bøger. Den nærmeste arving var en "fattig og skrøbelig" søster ved navn Maren. Hun overtog nu godset og fik som formynder Ove Juul til Villestrup, der var en dygtig administrator, og som det lykkedes at holde hende ved gården lige indtil hendes død i 1678, efter datidens opgivelse næsten 100 år gammel. Ove Juul indløste nu gården fra kreditor, men da han kort efter døde, solgte hans børn i 1680 Gl. Wiffertsholm til Laurids Kjærulf, der tidligere havde været forvalter og forpagter her. Han var en meget dygtig mand og samlede sig en stor formue, men han var samtidig hård mod sine bønder og forfulgte dem af rettens vej med et utal af processer. På sine ældre dag lod han sig optage i adelsstanden, men da hans eneste søn var død nogle år forinden, var det mest for svigersønnernes skyld, idet han havde et par døtre, af hvilke

den ene var gift med Jesper Jespersen til Høgholt og den anden, Anne Kjærulf, fandt sine bejlere i nabolaget. Hun var således gift første gang med Johannes Svane til Visborggård, og anden gang med den adlede Severin Benzon til Havnø, der døde insolvent. I 1728 døde Laurids Kjærulf, men hans enke fik lov til at blive siddende i uskiftet bo, og så længe hun levede, måtte svigersønnernes kreditorer pænt vente på at kaste sig over døtrenes arv. Da hun endelig døde 1739, var det givet, at godset skulle på auktion.

"Wiffertsholm kom på denne auktion ved køb i herredsfoged Christen Sørensen Thestrups eje. Han, der var født 1685, var en bondesøn, men tilbragte nogle år i sin ungdom til søs. Senere tjente han penge ved studehandel på Holland, blev så godsforvalter på Lerkenfeldt, fra 1730 herredsfoged. Han skildres som en klog og dygtig mand, der også, da han var blevet godsejer, nød den største respekt hos sine bønder; de beundrede ham, fordi han i den grad havde formået at arbejde sig op, og vel ikke mindst fordi han trods dette alle dage bevarede sin jævnhed og ligefremhed over for dem. Når der var lejlighed til det, støttede han bønderne og gav dem gode råd. Han gjorde sig også fortjent som forfatter, bl.a. til "Rinds Herreds Krønike"; flere af hans skrifter har endnu værdi som historisk kilde. På Wiffertsholm samlede han sig et bibliotek, der dog senere spredtes for alle vinde.

Det er forståeligt nok, at fortællinger om denne mand formåede at leve på egnen helt op til den nyere tid. Om hans optræden på auktionen over Wiffertsholm fortælles det, at de tilstedeværende til at begynde med overså den jævne bondemand; man nægtede ham endog at få hans heste i stald. Da han begyndte at byde, vakte det nærmest forargelse. For at lave spas med ham skal auktionslederen have givet ham hammerslag på et alt for lavt bud – i den hensigt at vise ham bort, når han ikke kunne stille kaution for beløbet. Da Thestrup så blev spurgt, om han kunne stille kautionen, svarede han til almindelig latter nej; gården forlangtes så råbt op på ny; men derimod nedlagde Thestrup protest og skal have svaret: "A tror nok, kaution er unødvendig, når a har skillingen at betale med". Han råbte så til sin kusk: "Jens, kom ind med det bitte røde skrin", hvorpå han udbetalte købesummen kontant. På denne måde blev han ejer af Wiffertsholm. Hans slutreplik skal have været: "Nu må a vel bede om at få mine heste i stalden". Hvor megen historisk kærne, der er i fortællingen, får være usagt; men den skildrer i hvert fald Thestrup som en mand med meget lune.

Thestrup'erne besad Wiffertsholm i tre generationer. Den gamle Christen Sørensen Thestrup døde 1761, og hans enke Maren Nielsdatter Lynderup solgte den 1764 til sønnen Søren, der var en ansat mand. Hans søn Christen Michael Thestrup overtog gård og gods i 1799, men blev i de dårlige tider i begyndelsen af 1800-tallet stærkt forgældet. Da han døde 1824, var hans bo insolvent, og Wiffertsholm måtte 1826 atter på auktion; den kom så i to generationer igen i en families eje, der havde sit udspring fra bondestanden. Køber på auktionen blev amtsforvalter Hans Svanholm, der også i disse år købte Sebber Kloster og Vraa; han var begyndt som svinedreng på Gudumlund, men endte som godsejer. Han døde ugift 1835." (C. Rise Hansens artikel i værket "Danske Slotte og Herregårde")

Ane 24 Christen Ryssensteen

er født ca. 1694, og han døde 1772 i Valsted, Sebber sogn, og blev begravet den 22. december, i kirkebogen opgivet 78 år gammel.

Navnet på hans hustru kendes ikke, blot fremgår det af kirkebogen at "Christen Ryssensteens Encke af Valsted" død 1776 og blev begravet den 6. marts, 85 år gammel.

Christen Ryssensteen der var bosat i Valsted, Sebber sogn, hvor han vel har været fæster under Sebber Kloster, fik i sit ægteskab 4 børn, nemlig Christen (ane 12), født 1730, Ane, født 1734,

Hans, født 1737, og Jens, født 1740.

Desværre ved vi ikke noget nærmere om Christen Ryssensteen, men hans kaldenavn – efternavn, mere end antyder, at han er kommet til egnen fra Bøvling sogn ved Vestkysten. Her ligger herregården Rysensten, og hans far har utvivlsomt været fæster under denne herregård. Man kan så spørge, hvorfor Christen Ryssensteen valgte at flytte så langt bort fra hjemegnen, men forklaringen skal sikkert søges i den omstændighed, at Rysensten og Lundbæk godser igennem flere generationer var ejet af samme familie, hvorfor det har været nærliggende at flytte rundt på mandskabet, og Lundbæk var netop beliggende i Bislev sogn ved Nibe og kun få kilometer fra Sebber sogn.

Ane 26 Christen Boe

er født ca. 1699, og han døde 1773 i Barmer, Sebber sogn, og blev begravet den 1. august, i kirkebogen opgivet 74 år gammel.

Om Christen Boe ved vi, at han fik datteren Maren (ane 13), født 1740, og sønnen Lars, født 1743. Ved sidstnævntes fødsel oplyses det om faderen, at han var skrædder i Barmer, Sebber sogn, og det er da nærliggende at antage, at han er identisk med den "Christen Skrædder" i Barmer, der blev trolovet den 8. juni 1735 og gift den 30. oktober samme år i Sebber kirke med en Mette Jensdatter.

Ane 28 Laurs Andersen Skrædder

er født ca. 1683, og han døde 1740 i Løgsted by og sogn, og blev begravet den 30. marts.

Han var muligvis en yngre bror til Jens Andersen Skrædder i Løgstør, Løgsted sogn, der døde 1732, 68 år gammel, og som sammen med sin hustru Karen Andersdatter fik flere år i årene 1690 til 1705.

Laurs Andersen Skrædder blev trolovet første gang den 30. maj 1704 og gift den 29. juni samme år i Løgsted kirke med Maren Christensdatter, der da var enke efter en Søren Mortensen i Løgstør, som var afgået ved døden 1703, og som blev begravet den 21. marts, 51 år gammel på nær 3 måneder og 3 dage. Laurs Andersen Skrædders hustru Maren Christensdatter døde 1729 i Løgsted og blev begravet den 6. februar, 66 år gammel, hvorefter han indgik nyt ægteskab med trolovelse den 16. oktober 1729 og vielse den 20. november samme år i St. Ajstrup kirke med

Ane 29 Kirsten Pedersdatter

Hun må være født omkring 1695–1700, sikkert i St. Ajstrup by og sogn, og hun døde efter 1738, da hun fødte sit yngste barn, men før 1767, da der blev afholdt skifte efter moderen.

Heller ikke om hendes herkomst vides noget nærmere, men hendes søskende kendes fra skiftet 1767 efter hendes barnløse bror Svend Pedersen i Barmer, der døde nævnte år, 77 år gammel. Af denne skifteforretning fremgår det, at hun og broderen Svend havde en helbror Laurs, der boede i St. Ajstrup, samt en lillesøster Maren, der blev gift 1737 i St. Ajstrup med Jens Nielsen, også kaldet unge Jens Brun. Endelig nævnes en yngre halvsøster Kirsten Albertsdatter, der i 1737 fik en datter Maren udenfor ægteskab, og som derpå i 1746 blev gift i St. Ajstrup kirke med Jens Christensen. Brødrene Svend og Laurs Pedersen (begge kaldet Svendsen)'s navne syntes at tyde på,

at Kirsten Pedersdatters far må have heddet Peder Svendsen, og han skal i så fald være død før 1711 og have været bosat i St. Ajstrup. Det forholdsvis sjældne fornavn Svend kunne lede hen på en eventuel afstamning fra Svend Madsen i Barmer, gift før 1560, sognepræst i Sebber–Lundby og provst i Slet herred. Hans søn Peder Svendsen, død 1635, blev 1591 kaldet til sognepræst i Farstrup–Ajstrup sogne og senere udnævnt til provst.

Ganske vist var Laurs Andersen Skrædders første hustru 20 år ældre end han selv, men hun var enke og sad med en fæstegård i Løgsted by og sogn, så det har sikkert nok så meget været udsigten til at blive fæstebonde, der har fået Laurs Andersen Skrædder til at gifte sig med hende. Ægteskabet varede i nogle og tyve år, hvorpå hun døde 1729, og da Laurs Andersen Skrædder nu skulle giftes igen, valgte han denne gang en hustru, der var 15–20 år yngre end han selv. Hans fæstegård har muligvis hørt under herregården Vaar, men det har ikke været muligt at finde oplysninger, der bekræfter tilhørsforholdet, ligesom ejendommens størrelse ikke kendes. Iøvrigt kunne tilnavnet Skrædder indikere, at det har været hans erhverv, sideløbende med landbruget, men heller ikke herom ved vi nærmere.

Laurs Andersen Skrædder fik 3 børn i første ægteskab og 6 i andet, nemlig Søren, født 1704, død samme år, Johanne, født 1706, Maren, født 1709, Anne, født 1730, Maren, født 1731, Peder, født 1732, Kirsten, født 1734, Johanne, født 1737, død samme år, og Johan (ane 14), født 1738.

Ane 30 Christen Jensen Vilsted

er født ca. 1706, efter tilnavnet af dømme i Vilsted by og sogn. Han døde 1782 i Barmer, Sebber sogn, og blev begravet den 25. august.

Christen Jensen Vilsted blev trolovet den 25. februar 1735, og gift den 16. oktober samme år i Sebber kirke med

Ane 31 Else Jensdatter

Hun er ifølge aldersangivelsen ved dødsindførslen født ca. 1712, og hun døde som enke 1786 i Barmer og blev begravet den 17. december, i kirkebogen opgivet 74 år gammel. Det må antages, at hun er født i Barmer, men Sebber sogns kirkebog mangler oplysninger om fødte for perioden 1707–1718, og fadderne ved hendes og mands børns dåb kaster ikke nærmere lys over hendes afstamning.

Parret fik iøvrigt 11 børn, hvoraf 6 overlevede faderen, nemlig: Jens, født 1736, død 1777, Dorthe, født 1738, gift med Jens Christensen Goul i Barmer, Anne, født 1740, gift med Anders Nielsen Slot i Barmer, Peder, født 1742, død lille, Mette (ane 15), født 1744, Else Marie, født 1745, Christen, født 1747, bosat i Vilsted, Mikkell, født 1750, død lille, Mikkell, født 1751, Peder, født 1753, og Poul, født 1758.

Christen Jensen Vilsted var fæster af en gård i Barmer, som han må have overtaget fæstet på senest ved giftermålet 1735. Der var tale om en af de 9 lige store gårde i Barmer, som hver havde et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 2 alb., og hørte under herregården Vaar. Den 10. marts 1783 blev der afholdt skifte efter ham, og som arvinger nævnes her enken og parrets da 6 levende børn.

Få dage efter, nemlig den 25. marts 1783, ses ejeren af Vaar gods derpå at have udstedt fæstebrev til sønnen Mikkell Christensen Barmer på den gård i Barmer, som hans moder siden faderens død havde været fæster af og nu formedelst alderdom godvillig havde afstået. Gårdens hartkorn var stadig 3 tdr. 3 skpr. 2 alb., medens den årlige landgilde til Vaar bestod af 8 skålpund smør, 4 skpr.



Hovedbygningen på herregården Vaar (J.Th. Hansens tegning 1900 til Trap: Danmark).



Borggårdens nordre hjørne (foto Niels Elswing).

rug, 1 td. byg, og 1 rdlr. i penge. Af fæstebrevet fremgår det, at moderen Else Jensdatter skulle nyde fri husværelse på gården, fornøden ildebrændsel samt årlig til sit underhold 1 td. rug og 4 skpr. byg. Herudover havde hun ret til af gårdens besætning at udtage 1 ko og 2 får, som sønnen året rundt skulle fodre og græsse for hende. Endelig var han forpligtet til at give hende en hæderlig jordefærd.

Da såvel Christen Jensen Vilsted som sønnerne, heriblandt sønnen Johan (ane 14) var fæstere under herregården Vaar i Farstrup sogn, skal her kort fortælles lidt om denne herregårds historie, primært i 1700-tallet.

Vaar er beliggende imellem Løgstør og Nibe og kom efter reformationen sammen med Vitskøl Kloster, hvortil den må have hørt, ind under kronen. I 1573 erhvervedes Vitskøl med Vaar af Bjørn Andersen til Stenalt, og det var ham, der gav Vitskøl sit nye navn Bjørnsholm, ligesom han opførte nye bygninger på Vaar og ophøjede den til hovedgård. Hovedbygningen brændte imidlertid allerede 4 år efter hans død, og hans enke Karen Friis, der boede på Vaar, led et stort tab på indbo og ejendele. Hun lod imidlertid opføre en endnu større og mere anseelig hovedbygning, som stod færdig 1590. De følgende mange år var Vaar ejet af slægten Friis, men i 1668 blev Vaar overtaget af doktor med. Niels Benzon i Aalborg, der havde foretaget store udlån til nordjydske herremænd og med tiden var blevet godsspekulant. Han afhændede 1674 herregården til sin søn Niels, som tilkøbte yderligere fæstegods, således at hovedgårdsjorderne fik et hartkorn på 49 tdr. og fæstegodset på 213 tdr. Fra ham blev Vaar i 1708 overtaget af sønnen højesteretassessor Peder Benzon, men han ejede foruden Vaar ikke mindre end 11 andre herregårde og godser, så han havde ikke meget tid til at befatte sig med Vaar, hvilket heller ikke hverken faderen eller farfaderen havde gjort, idet ingen af dem havde boet der. Resultatet var, at det blev nødvendigt med en omfattende restaurering, hvilket skete i 1722 under en ny ejer justitsråd Jochum Poulson, en fætter til højesteretsassessoren. Han nedrev sydfløjen og fjernede det øverste stokværk af de tilbagestående fløje, hvorved bygningerne mistede deres præg af herresæde, men til gengæld lettere indrettedes til tidssvarende og behagelig bolig. Til gengæld indrettede han et stort og smukt haveanlæg ved gården og havde iøvrigt ord for at være en dygtig godsejer. Efter hans døde i 1756 solgte enken i 1760 Vaar til Marcus Pauli Marcussen, der var af jydsk bondeslægt. Ved salget var hovedgårdstaksten stadig 49 tdr. hartkorn, medens der var tiender for 73 tdr. hartkorn og fæstegods for 275 tdr. hartkorn.

Marcus Pauli Marcussen var af jysk bondeslægt. Han havde i 1757 erhvervet Krastrup med Gunderstedgaard, og efter købet af Vaar udgjorde hans godsbesiddelser ca. 1.000 tdr. htk. Af godserne var Krastrup hovedsædet, og her boede godsejeren selv. Vaar dreves ved forvaltere. I 1787 synes dog ikke at have været nogen sådan på gården, hvor der da kun opholdt sig 2 karle, 1 møller, 1 podemester, 1 hyrde, 2 piger og 1 tjenestedreng. I 1801 boede derimod på godset forvalter Søren Wichén tillige med 4 karle og 2 piger. En indberetning fra 1785 giver en del oplysninger om godsets tilstand. Hovedgårdsmarken dreves ved bøndernes hoveri. Den lå uden for fællesskabet med tilgrænsende bønderjorder, men var endnu ikke inddelt i kobler. Grøfter og jorddiger indhegnede marken, og i engene var foretaget visse grundforbedringer. Nogle år tidligere var der anlagt en lille humlehøve ved gården, desuden et teglværk "på 22.000 stk. murstensrum". Den tilliggende avlsgård, Hornsgaarden, som var ansat til 16 tdr.htk., drev godsejeren for størstedelen med sine egne folk.

I 1792 overlod justitsråd Marcussen sine gårde til sønnen, generalkrigskommissær Poul Marcussen og svigersønnen Ulrich Christian von Schmidten, to af tidens store ejendomsspekulanter. Den første overtog Krastrup og den sidste Vaar. Ulrich von Schmidten var af en rig borgerslægt. Han frasolgte Hornsgaarden og reducerede tiende- og bøndergodset til henholdsvis 22 og 54 tdr. htk."

5. Generation

Ane 36 Niels Hansen

er født omkring 1670, og han døde 1749 på gården Tulstrup i Grynderup sogn og blev begravet den 16. november uden aldersangivelse i kirkebogen. Navnet på hans hustru kendes ikke, blot fremgår det, at Niels Hansens kone døde 1747 på Tulstrup og blev begravet 1. søndag i Fasten, men heller ikke her er anført nogen aldersangivelse. Vi kender med sikkerhed kun 1 barn af Niels Hansen, nemlig sønnen Hans (ane 18), men antagelig var også Laurs Nielsen på Tulstrup en søn. Han var gift med Mette Christensdatter, der døde 1773, 59 år gammel, og med hende fik han i årene 1741–1759 8 børn.

Niels Hansen var fæster af gården Tulstrup i Grynderup sogn og opføres her i Rinds og Gislum herreds matrikel fra 1724, hvor det hedder, at gården havde et hartkorn på 3 tdr. 5 skpr. 3 fjdkr. 2 alb., og var ejet af byfogden i Hobro. Som forannævnt overgik fæstet på gården senere til sønnen Hans (ane 18).

Ane 38 Christen Jensen

er født ca. 1682 i Gammelholm, Sønderup sogn, og han døde 1750 i Astrup, Giver sogn, og blev begravet den 25. november, 68 år og 4 måneder gammel.

Han blev trolovet den 6. april 1706 og gift den 4. juli samme år i Giver kirke med

Ane 39 Anne Andersdatter

der døde 1745 i Astrup og blev begravet den 29. januar, uden aldersangivelse i kirkebogen.

Ved Christen Jensen og Anne Andersdatters to yngste børns dåb, henholdsvis 1718 og 1725, optræder som fadder Anne Andersdatters søster Kirsten Andersdatter fra Aagaard i Giver, som i 1702 var blevet gift med Jens Christensen af Hedegaard. Anne Andersdatter var således fra Aagaard og en datter af den Anders Jensen, der døde her 1722 og blev begravet 2. søndag i Advent. Han må igen have været en søn af Jens Pedersen, der i matriklerne 1664 og 1688 nævnes som fæster af Aagaard med et hartkorn, der i 1664 var på godt 16 tdr. og i 1688 blev ændret til 9 tdr. Herudover vides intet om Anders Jensen.

Christen Jensen og Anne Andersdatter fik i deres ægteskab 7 børn, nemlig Anders, født 1708, Inger, født 1710, Mette (ane 19), født 1712, Niels, født 1714, død 1772, fæstegårdmand i Astrup, Giver sogn, gift med Karen Hansdatter, Maren, født 1716, vistnok død 1728, Dorethe, født 1718, og Jens, født 1725, gift 1756 med Karen Christensdatter, endnu 1787 bosat på den ene af de to Astrup-gårde.

Christen Jensen var fra ægteskabets indgåelse i 1706 bosat i Astrup i Giver sogn, hvor han var fæstegårdmand. I Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1745–1752 findes indført to pantebreve, udstedt af etatsråd Gothardt Albert Braëm, ejer af Baggessvogn gods i Vendsyssel, til henholdsvis kancelliråd Lasson og regimentsskriver Emanuel Tygesen. Begge pantebreve var med pant i Baggessvogns jordegods i blandt andet Astrup, og her nævnes Christen Jensens fæstegård med et hartkorn på 7 tdr. 3 skpr. 3 fjdkr. 1 alb. Det vil altså sige, at Christen Jensen var fæster under herregården Baggessvogn, som var beliggende i Sindal sogn i Vendsyssel, så det er nok ikke meget, han i det daglige har mærket til herskabet udover, at han naturligvis har været nødsaget til at betale sine årlige landgildeafgifter og et pengebeløb til afløsning for hoveriarbejdet, som han ikke så godt har kunnet udføre den store afstand taget i betragtning. Christen Jensen drev nu

gården indtil sin død, hvorefter gården blev delt i to, således at sønnen Niels fik fæste på den ene halvpart og sønnen Jens på den anden.

Herregården Baggesvogn med ialt 320 tdr. hartkorn blev i 1706 af stiftamtmand Frederik Vinds arvinger solgt til junker Wulf Abraham Unger, der på mødrende side var ud af adelsslægten Galt, men på fædrende side var en sønnesøn af en indvandret østrigsk adelsmand fra Steiermark. Overleveringen fortæller om ham, at han altid var i pengetrang, og at han for at komme ud af disse vanskeligheder lod sin ridefoged, der var en ualmindelig hårdhjertet natur, udpine godsets bønder på alle tænkelige måder. Ved sin død blev han begravet under Sindal kirkegulv, men herefter blev han ved med at vise sig for bønderne hver nat, og på selve Baggesvogn skal han have huseret slemt. Hans enke måtte i 1727 sælge Baggesvogn til en Frederik Kjær, som opnåede at blive adlet to gange, idet han havde det uheld at miste sit første adelsskab på grund af en beskyldning om bestikkelse. Han fik imidlertid oprejsning og blev både kancelliråd og justitsråd. Oprindeligt var han en bondesøn fra Himmerland, der var begyndt som skriver og derefter blev fuldmægtig på amtsstuen i Aalborg. Senere var han blevet forpagter på Krastrup ved Løgstør, og i 1715 blev han ejer af Børglum Kloster. Han boede ikke selv på Baggesvogn, men adskilligt tyder på, at han var bønderne en hård herre, og i hans periode blev der udstedt mange nye fæstebreve. Han efterfulgtes af datteren Johanne Marie, som i 1741 blev gift med etatsråd Braëm, som tog sin afsked fra kammerkollegiet for at bosætte sig på Baggesvogn, hvor han i 1744 lod opføre den hovedbygning, som endnu står. Han skal have været en godgørende og ærlig mand, men tillige en bulderbasse og en frådser, hvorom hans udseende bar vidnesbyrd. Man sagde om ham, at han havde "ops pist sin herregård i kyllingefrikassé", som skal have været hans livret. I 1753 måtte han give op, og Baggesvogn blev solgt til en Christen True, hvis enke i 1762 indgik nyt ægteskab med kammerråd Matthias Clemmensen. Han døde 1771, hvorefter hun giftede sig med Baggesvogns næste ejer Mourids Glerup, der var en handlekraftig og dygtig herremand, som sad som ejer på Baggesvogn helt ind til 1804. (Mogens Lebechs artikel i værket "Danske Slotte og Herregårde")

Ane 40 Jens Sørensen Rytter

er født ca. 1676 i Stenstrup, Rostrup sogn, hvis kirkebog først begynder 1689. Han døde 1742 samme sted og blev begravet den 24. juni.

Jens Sørensen Rytter blev trolovet den 14. februar 1712, og gift den 12. juni samme år i Vebbestrup kirke med

Ane 41 Anne Jensdatter

Hun er født ca. 1691 i Fragdrup, Vebbestrup sogn, hvor kirkebogen imidlertid først begynder 1700. Hun døde 1737 i Stenstrup og blev begravet den 3. februar, i kirkebogen opgivet 46 år gammel.

Jens Sørensen Rytter og Anne Jensdatter fik i deres ægteskab 10 børn, nemlig Søren (ane 20), født 1713, Else, født 1714, Jens, født 1717, Kirsten, født 1720, Peder, født 1722, Ane, født 1725, Jens, født 1728, Jens, født 1730, Maren, født 1734, og Jens, født 1737. Af disse børn må dog flere være afgået ved døden som små.

Jens Sørensen Rytter overtog før 1725 fødegården i Stenstrup by. Der var tale om gård nr. 2 i byen, som i 1725 havde et hartkorn på 4 tdr. 5 skpr. 1 fjdkr. 1 3/4 alb., og som bestod af halvdelen af gård nr. 1, nemlig 3 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr. samt 1/4 af gård nr. 2, hvilken 1/4 havde et hartkorn på 1 td. 2 fjdkr. 1 3/4 alb. I løbet af 1700-tallet blev flere gårde i Stenstrup imidlertid gjort lige store, så i 1787, da Jens Sørensen Rytters sønnesøn Niels (ane 10) sad som fæster, havde

gården et hartkorn på 3 tdr. 5 skpr. 2 alb.

Ane 42 Jens Jensen (Lassen)

er født ca. 1676 i Brøndbjerg, Rostrup sogn, og han døde ved årsskiftet 1755–1756 samme sted og blev begravet den 4. januar 1756, i kirkebogen opgivet 80 år gammel.

Han blev gift senest 1714 med

Ane 43 Maren Andersdatter

Hun er født ca. 1678, men om hendes herkomst vides intet. Hun døde 1737 i Brøndbjerg og blev begravet den 17. marts.

Jens Jensen (Lassen) og Maren Andersdatter fik 5 børn, nemlig Karen (ane 21), født 1715, Anders, født 1717, Jens, født 1719, Niels, født 1722, og Mette, født 1725.

Jens Jensen (Lassen), der ved ældste datters dåb blot kaldes Jens Jensen, men ellers flere gange lille Jens Lassen, overtog før 1725 fæstet på fødegården i Brøndbjerg by i Rostrup sogn under herregården Villestrup. I 1725 hedder det om gården, at den havde et hartkorn på 1 td. 6 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. og var sammensat af halvdelen af gård nr. 2 og et mindre areal på 4 skpr. 1 1/2 alb. af gård nr. 4. Senere i 1700-tallet, før 1787, kom Brøndbjerg by til at bestå af 10 lige store gårde, hver med et hartkorn på 2 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 1 3/4 alb.

Ane 44 Jens Gundesen

er født ca. 1672 i Monstrup, Rostrup sogn, og han døde 1744 samme sted og blev begravet den 19. maj.

Han blev gift senest 1705 med

Ane 45 Ane Christensdatter

Hun er født ca. 1674, men om hendes herkomst vides intet. Hun døde 1755 og blev begravet den 28. september.

Af sognets kirkebog fremgår det, at "Jens Gundesens hustrus moder af Monstrup døde 1705 begravet 2. Pinsedag, 72 Aar", men hvad hun hed, og hvem faderen var, vides ikke.

Jens Gundesen og Ane Christensdatter fik i deres ægteskab 5 børn, nemlig Anders, født 1706, muligvis identisk med Jens Gundesens barn, der døde 1710, 6 år gammel, Maren, født 1708, Christen, født 1711, Peder, født 1713, og Søren (ane 22), født 1716.

Jens Gundesen var fra senest 1705 fæster af en gård i Monstrup på godt 1 td. hartkorn hørende under herregården Wiffertsholm. Han nævnes således 1741 og 1744, da Wiffertsholms ejer herredsfoged Christen Sørensen Thestrup udstedte panteobligationer til henholdsvis afdøde Peder Berings børn i Horsens og frk. Andrea Kirstine Kierulf til Holmgård og Mølgård. I begge tilfælde oplyses det, at Jens Gundesen var fæster af en gård i Monstrup af hartkorn 1 td. 1 skpr. 3 fjdkr.

I 1769 var fæstet forlængst overtaget af sønnen Søren, der nævnte år nævnes som fæster, da

Wiffertsholms daværende ejer, krigs- og landkommisær Søren Testrup udstedte en panteobligation til grevinde Levetzau til St. Restrup. Nævnte søn Søren var ligeledes fæster af gården i 1783, da det i Aalborghus amtsstuearkivs hartkornsspecifikationer anføres, at gården var identisk med gammel nr. 5 i Monstrup. Denne gård er at finde i matriklen 1688, og det ses da her, at bondeskylden af gården var på 1 td. 1 skp. 3 fjdkr., medens herligheden var på 2 fjdkr. 2 alb., således at gårdens reelle hartkorn – vel også i Jens Gundesens og sønnen Søren tid – har været på 1 td. 2. skpr. 1 fjdkr. 1 alb. Herlighedsretten var egentlig ejet af kronen indtil 1720, da den for 11 rdlr. afhændedes til Villestrups ejer. Iøvrigt hedder det om gården nr. 5 i Monstrup i 1703, at den stod tom og ikke var beboet af nogen fæster. Nævnte år fik forpagteren Jacob Jacobsen på herregården Albæk skøde på den af kronen formedelst 12 rdlr. 1 mk. 1 skill.

Ane 46 Søren Pedersen Smed

er født ca. 1690 og benævnes ved giftermålet 1717 "af Gunderup". Han synes dog snarere at have været fra Terndrup i Lyngby sogn, hvorfra en Christen Smed og dennes hustru flere gange nævnes som faddere ved Søren Pedersen Smeds børns dåb. Iøvrigt døde Søren Pedersen Smed 1749 i Tisted, Astrup sogn og blev begravet den 10. august.

Han blev trolovet den 1. august 1717 og gift den 10. november samme år i Astrup kirke med

Ane 47 Maren Poulsdatter

der døde 1747 i Tisted og blev begravet den 16. april, i kirkebogen opgivet 48 år gammel.

Søren Pedersen Smed og Maren Poulsdatter fik i deres ægteskab børnene Peder, født 1719, Maren, født 1720, Bodil, født 1721–1722, Poul, født 1724, Dorte, født 1725, Anne (ane 23), født ca. 1729, og Ellen, født 1731.

Søren Pedersen Smed har muligvis været landsbysmed i Tisted, hvor han sammen med en Niels Bak i 1725 nævnes som fæster af et lille husmandssted med et hartkorn på 2 skpr. 1 fjdkr. 2 alb, hørende under Villestrup gods.



Den store herregårdskirke i Astrup (De danske Kirker).

6. Generation

Ane 76 Jens Christensen

er født omkring 1650, og han levede endnu 1734, men hans død er forgæves søgt indført i Sønderup sogns kirkebog, med mindre præsten har lavet en fejlskrivning, således at han er identisk med den Jens Jensen i Gammelholm, der døde 1739, 80 år gammel.

Jens Christensen blev gift o. 1680 med

Ane 77 Mette Nielsdatter

Hun er født ca. 1659, men om hendes herkomst vides intet. Hun døde 1734 på gården Gammelholm i Sønderup sogn og blev begravet den 21. marts.

Jens Christensen fik før 1680 fæste på gården Gammelholm i Sønderup sogn. I 1680 ejedes gården af den adelige Claus Krabbes arvinger, og i rubrikken med fæsterens navn anføres "Christen Hansen, nu Jens Christensen". Det er nærliggende at antage, at denne Christen Hansen har været far til Jens Christensen, men noget bevis herpå foreligger ikke.

Gammelholm, som i matriklen 1688 kaldes "Gammel Holmsgaard", var ved matrikuleringen i 1664 blevet skyldsæt med et hartkorn på knap 13 tdr., hvilket imidlertid ved den efterfølgende matrikulering i 1688 nedsattes væsentligt til 7 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 2 alb. Gården hørte fra ihvertfald begyndelsen af 1600-tallet under herregården Torstedlund, der i en årrække var ejet af medlemmer af adelsslægten Krabbe, sidst af Claus Krabbe, som døde 1678. Hans enke Marie Sophie ægtede derpå admiral Christian Bielke, der nævnes som ejer af Gammelholm i matriklen 1688. Han døde 1694 efter året forinden at have afhændet godset til Bernt Due til Krastrup, og Torstedlund tilhørte nu Due-slægten til 1724, da godset erhvervedes af geheimeråd grev Christian Frederik Levetzau, hvorpå det 1756 blev henlagt under det af ham oprettede stamhus Restrup. Torstedlund er iøvrigt beliggende i Aarestrup sogn, som er nabosogn til Sønderup.

I 1724 oplod Jens Christensen fæstet på halvdelen af Gammelholm til sønnen Niels, som ved faderens død også overtog den anden halvpart. Af det til Niels Jensen i 1724 udstedte fæstebrev fremgår, at han i indfæstning skulle betale 10 rdlr. og i årlig landgilde skulle svare 2 tdr. rug, 2 tdr. byg, 4 tdr. havre, 8 kilo smør, 1 får, 2 høns og 30 æg. Niels Jensen drev nu gården indtil 1754, 4 år før sin død, da fæstet overgik til hans søn Jens Nielsen.

Efter Jens Christensens hustru Mette Nielsdatter blev der den 2. juni 1734 afholdt skifte i boet og her nævnes nu foruden enkemanden som arvinger børnene Christen (ane 38), gårdmand i Astrup, Jens i Sønderup, Niels, der var fæster af halvparten af Gammelholm, og Mette, gift med Christen Sørensen på gården Rebstrup. På skiftet var alle arvingerne tilstede og erklærede, "at de alle var velfornøjede og tilfreds for hvis (hvad) de til mædrende arv kunne tilkomme, eftersom de hver for sig havde bekommet alt det, deres Fader Jens Christensen og salig Moder Mette Nielsdatter kunne formaa og adstedkomme den tid fra dennem blev udgift".

Ane 80 Søren Jensen Rytter

er født ca. 1648, og han døde 1732 i Stenstrup by, Rostrup sogn, og blev begravet den 30. november.

Han blev gift omkring 1670, men hustruens navn og herkomst kendes ikke. Af kirkebogen fremgår det imidlertid, at "Jens Rytters gamle Moder i Stenstrup døde 1743". Hun blev begravet den 27.

juni, 86 år gammel. Af børn efter hende og Søren Jensen Rytter kendes blot sønnen Jens (ane 40), men det er muligt, at Maren Sørensdatter i Stenstrup var en datter. Hun blev født ca. 1686 og døde 1723, og var i 1708 blevet gift med Anders Sørensen i Monstrup. Hun nævnes 1722 blandt fadderne til et af Jens Sørensen Rytters børn.

Søren Jensen Rytter eller dennes ukendte far har efter tilnavnet at dømme været ryttersoldat. Selv var Søren Jensen Rytter fra før 1680 fæster af halvdelen af gård nr. 1 i Stenstrup, en gård hvis hele hartkorn var på 7 tdr., og som altså efterhånden blev delt. 1/4 af gården kom således til at udgøre halvdelen af den nuværende Stenstrupgård, medens Søren Jensen Rytters halvdel blev til Ryttergården, det der idag hedder Stensgård. Gården var fæste under Villestrup, og på et vist tidspunkt overgik fæstet til Søren Jensen Rytters søn Jens (ane 40).

Gården gammel nr. 1 i Stenstrup by var ved matrikelringen i 1664 fæstet af en Poul Andersen, der til den daværende ejer, forpagter Carsten Hansen på Vibygård på Sjælland, årligt skulle udrede en landgilde på 3 skill. leding, 1 ørtug rug, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1/2 fjerding smør og 9 mark gæsteri, hvilket alt i alt omregnedes til et hartkorn på 3 tdr. 7 skpr. 1 1/7 alb. Af afgiften leding ses, at gården i sen-middelalderen havde været en selvejergård.

Søren Jensen Rytter nævnes 1680 og 1688 på gården som fæster sammen med en Poul Andersen, der sad på den anden halvdel. Det hedder her, at gården oprindelig havde været ejet af fru Mette Grubbe og senere af Knud Gedde, men fra før 1688 var gården blevet overtaget af herregården Villestrups ejer. I 1688 blev gårdens hartkorn forandret fra de i 1664 nævnte knap 4 tdr. til hele 7 tdr. 1 skpr. 2 fjdkr. Iøvrigt bestod Stenstrup i 1688 af 5 gårde og 1 bolssted. De 4 gårde og bolsstedet hørte under Villestrup, medens den 5. gård var anneksgård og tilhørte præstekaldet Astrup, Rostrup og St. Arden. Af jordebogen 1725 for Villestrup gods fremgår derpå, at der i årene efter 1688 var sket mange forandringer i bestræbelserne på at gøre godsets gårde i byen lige store.

Ane 82 Jens Laursen

er født ca. 1642, og han døde 1728 i Fragdrup, Vebbestrup sogn og blev begravet den 13. oktober. Om hans herkomst vides intet, men han var vel antagelig en bror til den Mikkell Laursen, der samtidig nævnes på Fragdrupgård.

Jens Laursen blev gift senest 1680, men navnet på hustruen kendes ikke. Hun nævnes i 1713, da hun var fadder hos datteren Anne i Stenstrup, men her kaldes hun blot "Jens Fragdrups hustru". Hun og manden havde iøvrigt mindst to børn, nemlig Laurs og Anne (ane 41).

Fragdrup var dengang en gård, nemlig Fragdrupgård, som ved matrikuleringen i 1664 var fæstet bort til en Niels Mikkelsen, der i årlig landgilde svarede 10 skpr. rug, 12 skpr. byg, 20 skpr. havre, 1 svin, og 2 rdlr. gæsteripenge, hvilket omregnedes til et hartkorn på 5 tdr. 2 fjdkr. 6/7 alb. Hvem der egentlig stod som ejer af gården, viste man ikke på det tidspunkt, idet gården var blevet udlagt fra landsdommer Jørgen Seefeld til en eller anden, "som menes at skulle være i Norge". Før 1680 blev Fragdrupgård delt op, således at der blev plads til flere fæstere, og ved matrikuleringen i 1688 var der tale om ikke mindre end 4 fæstere, nemlig Mourids Christensen, Niels Christensen samt de formodede brødre Mikkell Laursen og Jens Laursen. Både i 1680 og 1688 oplyses, at gårdens samlede hartkorn nu var på 10 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. og til gården dyrkedes ialt 148 tdr. land. Iøvrigt hørte gården under Villestrup gods, så ejeren var da Ove Juul. I 1725 hørte Fragdrup stadig under Villestrup, og hartkornet var nu delt imellem de 4 selvstændige fæstere, således at de hver havde fået tildelt 2 tdr. 5 skpr. 1 fjdkr. 1 1/2 alb. Blandt de 4 nævnes Jens Laursens søn

Laurs, der altså da havde overtaget fæstet efter faderen. Endnu 1741 nævnes han som fæster her.

Ane 84 Jens Christensen

der også kaldes for Store Jens Lassen til forskel fra sønnen, er født omkring 1650, og han levede endnu 1724, da hustruen døde i Brøndbjerg. Han kunne måske være identisk med den Jens Lassens fader af Rostrup, der døde 1731, 81 år gammel, men det forudsætter at stednavnet Rostrup er en fejlskrift for Brøndbjerg.

Jens Christensen blev gift ca. 1675, men navnet på hustruen kendes ikke. Hun hed måske Mette, idet sønnerne Christen og Jens begge lod en datter døbe med det navn. Iøvrigt døde hun i 1724 (Jens Lassens hustru af Brøndbjerg) og blev begravet den 19. marts, 79 år gammel.

Jens Christensen og hustru fik mindst 4 børn, nemlig Christen, bosat i Brøndbjerg, gift 1699 med Maren Jacobsdatter, med hvem han fik mindst 10 børn, Jens (ane 42), en datter der nævnes uden navn som fadder hos broderen Christen 4 gange, og endelig Niels, født 1690.

Jens Christensen eller Jens Lassen boede antagelig i Brøndbjerg i Rostrup sogn fra giftermålet ca. 1675. Han må være identisk med den Jens Christensen, der sammen med en Niels Christensen i matriklen 1688 opføres som fæster af gård nr. 2 her under Villestrup. Gården havde da et hartkorn på 2 tdr. 5 skpr. 1 alb. Før 1725 var Jens Christensens halvdel af gård nr. 2 overgået til sønnen Jens (ane 42), der tillige var fæster af 4 skpr. 1 1/2 alb. hartkorn af gård nr. 4.

Familien stammede altså fra gård nr. 2 i Brønsbjerg, som det dog ikke har været muligt at følge længere tilbage i tiden. I matriklerne 1680 og 1664 er gården ikke til at identificere, da 7 af byens gårde var lige store, heriblandt nr. 2. De 7 gårde var da alle ejet af Ingeborg Parsberg på Villestrup, og af hver gård svarede i årlig landgilde 16 skpr. havre, 2 pund smør, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 svin, 6 tønder kul, et hjul, 6 mk får og 1 daler gæsteripenge.

Ane 88 Gunde Christensen

er født ca. 1650, og han døde 1724 i Monstrup, Rostrup sogn, og blev begravet den 10. december, i kirkebogen opgivet 74 år og 4 dage gammel.

Han blev gift ca. 1670, men hustruens navn og herkomst kendes ikke. Det er da muligt, at hun var været en datter af gårdens tidligere fæster Peder Rimboltsen, men iøvrigt ses hun (Gunde Christensen hustru af Monstrup) at være afgang ved døden 1704, og blev begravet den 14. december, 61 år gammel.

Gunde Christensen fik i sit ægteskab mindst 4 børn, nemlig: Jens (ane 44), født ca. 1672, Peder, der boede i Doense, Vebbestrup sogn, Anne, født senest 1685, gift med Anders Andersen i Monstrup og Dorthe, født senest 1685, gift første gang med Christen Pedersen i Monstrup og anden gang 1711 med Niels Christensen fra Tvede.

På et eller andet tidspunkt mellem 1664 og 1680 blev den gård i Monstrup by, som tidligere havde været bortfæstet til Peder Rimboltsen, delt imellem 3 fæstere, nemlig Gunde Christensen, Anders Jensen og Bertel Pedersen. I matriklen 1664 hedder det, at Peder Rimboltsen i landgilde betalte 1 ørtug rug, 1 1/2 mark skattepenge, 1 svin, 1 lam, 1 gås, 2 høns, og 1 skill. 1 alb. leding, hvilket alt



Kort over Rostrup sogn (Marius Johansen og Hans K. Johansen: Rostrup sogns historie).

omregnedes til et hartkorn på 3 tdr. 1 fjdkr. 2 1/7 alb. Ved matrikuleringen i 1688 oplyses, at Anders Jensen og Bertel Pedersen sad som fæstere på den ene halvdel, medens Gunde Christensen alene var fæster af den anden halvdel af gården, der havde nr. 2 i Monstrup. Gunde Christensens halvdel fik da sit hartkorn forandret til 1 td. 1 skp. 1 fjdkr. 2 alb.

De 4 anførte gårde i Monstrup ejedes i 1664 af den kendte rentemester Henrik Müller i København, men fra før 1680 hed ejeren Meyercrone. Ved skøde af 31. oktober 1707 overdrog dennes enke fru Christine Schrøder derpå noget gods til Anders Kjerulf til Bjørnsholm, heriblandt den gård i Monstrup, som Gunde Christensen og Anders Jensen var fæstere af. Senere i 1700-tallet hørte gårdene i Monstrup under Wiffertsholm, hvis ejer herredsfoged Christen Sørensen Testrup i 1741 udstedte et pantebrev, hvor fæsterne i Monstrup nævnes i den vedhæftede jordebog. Nu var gårdene nr. 1, 2 og 3 imidlertid blevet ligeligt delt mellem 4 fæstere, med et hartkorn på 1 td. 1 skp. 2 fjdkr. 1/2 alb. til hver, så det er ikke muligt længere at følge Gunde Christensens gård. Iøvrigt blev det ikke sønnen Jens, der overtog fæstet på fødegården, for han ses at have været fæster af gård nr. 5 i Monstrup.

Ane 94 Poul Smed

er født ca. 1654, og han døde 1726 i Tisted, Astrup sogn og blev begravet den 29. december, 72 år gammel.

Navnet på hustruen kendes ikke, men "Poul Smeds hustru af Tisted" døde 1712 og blev begravet den 30. juni, 58 år gammel.

Parret vides at have haft mindst 3 børn, nemlig Anne (ane 47), født 1689, Christen, født 1691, nævnt 1725 som fæster af halvdelen af gård nr. 4 i Tisted, og en datter, der optrådte som fadder hos broderen Christen i 1717, men hvis navn ikke nævnes.

Poul Smed, der muligvis har været landsbysmed, boede i Tisted fra giftermålet og var enten identisk med den Poul Christensen, der i 1688 sammen med Niels Nielsen og Christen Tybo var fæster af gård nr. 5 i Tisted på knap 6 tdr. hartkorn, eller identisk med den Poul Somer, vel Sommer, der i 1688 sammen med Jens Jørgensen var fæster af gård nr. 2 i Tisted på 7 tdr. hartkorn. Begge gårde hørte iøvrigt ifølge matriklen 1688 under Villestrup, og det mest sandsynlige er vel nok, at Poul Smed har været identisk med Poul Somer, der sad på gård nr. 2, for i 1725 sad som fæster på halvdelen af nr. 2 en Mads Espersen, der var gift med en Gertrud Poulsdatter, som jo kunne være en datter af Poul Smed, idet Mads Espersen i 1715 nævnes blandt fadderne til at af Christen Smeds børn.

Efterkommere

efter

Jens Lynnerup

og

Mette Marie Christensdatter

I. Christen Jensen

er født den 7. juni 1832 i Barmer, Sebber sogn, og han døde den 17. juli 1834 samme sted. Han druknede i et kar vand.

II. Ane Marie Jensdatter

er født den 3. februar 1834 i Barmer, Sebber Sogn, og hun døde den 28. maj 1869 i Sjøstrup, Aars sogn. Hun blev gift den 22. juli 1854 i Aars med Poul Christian Larsen, der er født ca. 1818.

Poul Christian Larsen var ved giftermålet i 1854 tjenestekarl på svigerforældrenes kro i Aars. Siden nævnes han i kirkebøgerne som husmand i Sjøstrup.

I ægteskabet er børnene II.A.– II.B.

II.A.

Laust Christian Poulsen, kaldet Laust Jensen Lynderup, er født den 10. oktober 1854 i Aars Kro, Aars sogn.

Ved mormoderens død i 1893 var han bosat i North Dakota, USA.

II.B.

Mette Marie Laustsen er født den 30. december 1858 i Sjøstrup, Aars sogn, og hun døde den 9. januar 1931 i Aars. Hun blev gift første gang den 29. december 1883 i Aars med Morten Christensen. Han er født den 13. maj 1853 i Røjdrup, Stenild sogn, som søn af gårdmand Christen Mortensen og hustru Maren Frederiksdatter, og han døde den 2. november 1901 i Aars. – Mette Marie Laustsen blev derefter gift Jensen, men ægteskabet blev siden ophævet.

Morten Christensen var efter giftermålet husmand i Sjøstrup i nogle år og derefter præstegårdsforpagter i Aars.

Mette Marie Laustsen fik i sit første ægteskab børnene II.B.1. – II.B.4., men det har ikke været muligt at spore eventuelle efterkommere.

II.B.1.

Poul Kristian Anton Marinus Eskild Kristensen er født den 15. september 1884 i Sjøstrup, Aars sogn.

Ifølge lægdsrullen 1902 for Aars var han 1905 og 1907 tjenestekarl/landmand.

II.B.2.

Kristen Martin Otto Kristensen er født den 16. november 1885 i Sjøstrup, Aars sogn. Han blev konfirmeret i 1900 men er forgæves søgt i lægdsrullen 1903.

II.B.3.

Marinus Kristensen er født den 19. marts 1888 i Sjøstrup, Aars sogn. I lægdsrullen for Aars nævnes han som rundrygget tømmer.

II.B.4.

Maren Johanne Karoline Kristensen er født den 10. juli 1892 i Sjøstrup, Aars sogn.

III. Thomas Jensen

er født den 1. oktober 1835 i Barmer, Sebber sogn, og han døde den 13. januar 1914 i Tavdal, Ulstrup sogn. Han blev gift den 22. november 1862 i Aars med Maren Kirstine Rasmussen. Hun er født den 23. april 1841 i Pugholm, Aars sogn, som datter af gårdmand Rasmus Poulsen og hustru Karen Kirstine Jensdatter, og hun døde den 28. juni 1903 i Hvorvarp.

Thomas Jensen var det første års tid efter giftermålet husmand i Aars by og sogn og derpå husmand på Giver Mark. I årene 1868–1869 nævnes han i kirkebøgerne som husmand i Rodsted, Sønderup sogn, og herpå var han i flere år gårdmand i Hvorvarp, Ulstrup sogn. Han døde hos sønnen Rasmus i Tavdal.

I ægteskabet er børnene III.A.– III.J.

III.A.

Karen Kirstine Jensen er født den 24. februar 1863 i Aars by og sogn, og hun døde antagelig som ung.

III.B.

Mette Marie Jensen er født den 15. oktober 1864 på Giver Mark, Giver sogn, og hun døde den 12. december 1868 i Rodsted, Sønderup sogn.

III.C.

Jensine Jensen er født den 21. august 1866 på Giver Mark, Giver sogn, og hun døde den 3. februar 1926 i Tavdal, Ulstrup sogn. Hun blev gift den 25. oktober 1892 i Ulstrup med Johan Posborg, der i 1905 fik navneændring fra Christensen. Han er født den 13. februar 1872 i Fjelsø som søn af gårdmand Christen Christensen (Tjener) og hustru Kirsten Jensdatter, og han døde den 17. februar 1934 på sygehuset i Løgstør og blev begravet i Ulstrup.

Johan Posborg var først husmand i Hvorvarp og siden i Tavdal. Ved sin død var han kirkebetjent ved Ulstrup kirke.

I ægteskabet er børnene III.C.1.– III.C.5.

III.C.1.

Christen Christensen er født den 10. juni 1894 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, og han døde den 8. juli 1902 på åndssvageanstalten Karens Minde i København og blev begravet i Ulstrup.

III.C.2.

Karen Kirstine Marie Christensen er født den 23. november 1896 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, og hun døde den 21. marts 1897 samme sted.

III.C.3.

Dødfødt datter, født den 20. marts 1898 i Hvorvarp, Ulstrup sogn.

III.C.4.

Jens Kristian Kristensen er født den 21. april 1901 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, og han døde den 23. april samme år.

III.C.5.

Magda Kirstine Posborg er født den 14. maj 1904 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, og hun døde den 18. april 1984 på Østermarkens plejehjem i Aars. Hun blev gift den 3. april 1926 i Ulstrup med Jens Jakob Jensen. Han er født den 10. november 1895 i Lille Binderup, Binderup sogn, som søn af husmand Thomas Jensen og hustru Marie Christensen, og han døde den 15. marts 1992 på Østermarkens plejehjem i Aars.

Jens Jakob Jensen tjente efter skolegangen på forskellige gårde, bl.a. i Tandrup og Mosbæk ved Aars. Efter giftermålet købte han en gård i Risgårde ved Strandby og drev landbrug til ca. 1956, hvorpå han afhændede ejendommen og købte hus i Hornum-Ulstrup. Huset blev solgt ca. 1974, hvorefter Jens Jakob Jensen kom på plejehjem i Aars, medens Magda Kirstine flyttede til en lejlighed i Aars. Ca. 3 år senere kom hun også på plejehjem i Aars.

III.C.5.a.

Sine Posborg Jensen er født den 8. september 1926 i Risgårde, Strandby sogn, og hun døde den 10. november 1926 samme sted.

III.C.5.b.

Elly Posborg Jensen er født den 29. september 1927 i Risgårde, Strandby sogn. Hun blev gift den 31. marts 1950 i Strandby kirke med Jens Fogh Larsen. Han er født den 3. januar 1925 i Guldager, Simested sogn, som søn af cykelhandler Anders Carl Larsen og hustru Anna Margrethe Jørgensen, og han døde den 10. marts 1992.

Bosat: Borgergade 23 M, Aalestrup.

Elly Posborg Jensen gik i skole i Strandby i 7 år. Hun var ung pige i huset en periode og derpå beskæftiget som servitrice, først i forsamlingshuset i Hvilsom og siden på kroen i Hvam. Fra 1971 til 1979 var hun ansat som hjemmehjælper i Hvam, og de følgende år til 1987, da hun blev pensioneret, var hun ansat ved postvæsenets filial i Hvam.

Jens Fogh Larsen gik i skole i Simested i 7 år. Han stod i lære som mekaniker, og efter at have aftjent sin værnepligt i Oksbøl startede han i 1950 som selvstændig automekaniker i Simested. I årene fra 1963 til 1971 var Elly og Jens Fogh Larsen bosat i Hvilsom, og i 1971 flyttede de til Hvam, hvor han ligeledes var selvstændig automekaniker en periode. Siden blev han ansat hos varmeværket i Hvam, hvor han var beskæftiget, indtil han blev pensioneret.

III.C.5.b.1)

Bent Fogh Larsen er født den 14. oktober 1951 i Simested. Han lever sammen med Jytte Gormsen, der er født den 10. januar 1958 i Hvilsom som datter af landmand Lars Peter Gormsen og hustru Ninna Jensen.

Bosat: Skovtoften 12, Hvam, Aalestrup.

Bent Fogh Larsen gik i skole i Simested og Hvilsom samt på Aalestrup Realskole, hvor han tog 9. klasses eksamen. Han blev udlært som elektriker hos Simested El i 1973 og arbejdede samme sted til 1990. De følgende 2 år var han beskæftiget som elektriker og montør hos et firma i Hvilsom, og han har siden været ansat hos et elfirma i Viborg. – Sin værnepligt aftjente han i Århus og Randers 1973–1974.

Jytte Gormsen gik i skole i Hvilsom samt på Aalestrup Realskole, hvorfra hun tog 10. klasses eksamen. Fra september 1975 har hun haft ansættelse hos Horn Belysning i Aalestrup.

III.C.5.b.1)a)

Lars Fogh Larsen er født den 18. september 1991 i Hvam.

III.C.5.b.1)b)

Jan Fogh Larsen er født den 18. september 1991 i Hvam.

III.C.5.b.2)

Jette Fogh Larsen er født den 17. januar 1961 i Simested. Hun blev gift den 3. april 1982 i Hvam kirke med John Nygaard Rasmussen, der er født den 20. juni 1953 i Hejring, Klejtrup sogn, som søn af gårdejer Ancher Nygaard Rasmussen og hustru Anna Bolette Jensen.

Bosat: Kirkestien 6, Hvilsom, Hobro.

Jette Fogh Larsen gik i skole i Hvilsom og Hvam samt på Aalestrup Realskole, hvorfra hun tog 10. klasses eksamen. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars gennemgik hun uddannelse til kontorassistent hos J. Tang Dalsgaard i Viborg og blev udlært i 1979. I 1983 blev hun ansat på AMU-center Midtjylland i Viborg som kontorassistent og var beskæftiget her til 1991. Siden har hun været assistent på Handelsgymnasiet Mariager Fjord i Hobro.– Hun har tidligere været aktiv skytte.

John Nygaard Rasmussen gik i skole i Klejtrup, og efter at have taget 9. klasses eksamen på Havbro ungdomsskole stod han i lære som mekaniker hos Lauritz Lauritzen i Klejtrup og blev udlært i 1975. Han arbejdede hos læremesteren til 1983 og har siden været ansat som chauffør hos MD Foods i Hobro. – John Nygaard Rasmussen har været aktiv skytte og sad i bestyrelsen for skytteforeningen i Møldrup 1982–1992.

III.C.5.b.2)a)

Per Fogh Rasmussen er født den 21. marts 1985 i Hvilsom.

III.C.5.b.2)b)

Kim Fogh Rasmussen er født den 18. maj 1988 i Hvilsom.

III.C.5.b.2)c)

Anne Fogh Rasmussen er født den 27. august 1992 i Hvilsom.

III.C.5.c.

Børge Posborg Jensen er født den 26. september 1929 i Risgårde, Strandby sogn.

Bosat: Præstevænget 5, Hedensted.

III.D.

Rasmus Jensen er født den 21. august 1866 på Giver Mark, Giver sogn, og han døde den 12. august 1939 i Hvorvarp, Ulstrup sogn. Han blev gift den 20. oktober 1896 i Ulstrup med Martine Christensen (Binderup). Hun er født den 19. april 1869 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, som datter af gårdmand Jens Christensen (Binderup) og hustru Else Johanne Melsensdatter, og hun døde den 16. marts 1938 i Hvorvarp.

Rasmus Jensen var landmand og havde bl.a. Tavdalgård på 40 tdr. land i Ulstrup sogn. Omkring 1920 flyttede familien til Hvorvarp, hvor Rasmus Jensen købte en ejendom, som han drev til 1938, da den blev overtaget af sønnen Thomas.

Martine Christensen (Binderup) var medhjælpende hustru ved landbruget.

I ægteskabet er børnene III.D.1. –III.D.6.

III.D.1.

Agnes Kirstine Petrea Jensen er født den 4. juli 1897 i Tavdal, Ulstrup sogn, og hun døde den 28. juli 1980. Hun blev gift den 20. oktober 1920 i Ulstrup med Niels Osvald Ingomar Larsen Mølgaard, der er født den 5. august 1899 i Aalborg, Budolfi sogn, som søn af overpakkemester Peder Christian Bak Mølgaard og hustru Ane Marie Jensen.

Niels Osvald Ingomar Larsen Mølgaard var ved giftermålet gardist i København men nævnes ellers i kirkebogen som forvalter.

Ægteparret emigrerede til USA.

I ægteskabet er datteren Elly, der har været bosat 3522 S.W. 27. St., Ocala, Florida, USA. Hun var gift første gang med Ronald Andersen og blev gift anden gang med Carl Thomas. Elly har følgende børn: 1) Linda, gift Summerville og bosat 2911 Woodlawn Drive, Nashville, TN 37215, USA. Hun har børnene Larel og John. 2) Kim, gift med Maggie og bosat i Florida. Han har børnene Joseph og Rachel. 3) David, der er læge.

III.D.1.a.

Elly Mølgaard. Hun blev gift første gang med Ronald Andersen, der var tømrer og fra Danmark. Efter hans død blev hun gift med Carl Thomas.

III.D.1.a.1)

Linda Andersen. Hun er gift Summerville og har børnene Leigh og Larel.

Bosat: 2911 Woodlawn Drive, Nashville, TN 37215, USA.

III.D.1.a.2)

Kim Andersen. Han er gift med Maggie, og i ægteskabet er børnene Joseph og Rachel.

Bosat: Florida, USA.

III.D.1.a.3)

David Andersen. Han er læge.

III.D.2.

Jenny Christine Jensen er født den 7. juni 1899 i Tavdal, Ulstrup sogn, og hun døde i 1990. Hun blev gift med Verner Rasmussen.

Verner Rasmussen var i mange år vicevært og havde desuden et mejeriudsalg, som blev passet af Jenny. Siden var han kustode på museet i Brede.

I ægteskabet er plejesønnen John Rasmussen, der er bosat i København.

III.D.3.

Thomas Jensen er født den 24. marts 1901 i Tavdal, Ulstrup sogn, og han døde den 7. december 1988 i Hvorvarp, Ulstrup sogn. Han blev borgerligt gift i Hornum den 2. november 1956 med Jonna Møller Olsen, der er født den 7. marts 1931 i Nebstrup, Vindblæs sogn, som datter af landmand Jens Ludvig Olsen og hustru Eleonora Christense Møller Hansen.

Bosat: Park Alle 9, Aars.

Thomas Jensen gik i skole i Hornum og Hvorvarp, i alt 7 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper og siden som kontrolassistent. I 1938 overtog han forældrenes ejendom, som han drev til sin død.

Jonna Møller Olsen gik i skole i Vindblæs i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning

indtil giftermålet. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru ved landbruget og havde sideløbende udearbejde som rengøringsassistent og servitrice forskellige steder. – I 1991 solgte hun ejendommen til sønnen Jens.

III.D.3.a.

Jens Møller Jensen er født den 12. december 1955 i Hvorvarp, Ulstrup sogn.

Bosat: Hvorvarpvej 19, Aars.

Jens Møller Jensen gik i skole i Hvorvarp i 4 år og i Hornum i 5 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i ca. 1 år, hvorpå han arbejdede på et autoværksted i 2 1/2 år. Efter at have aftjent 9 måneders værnepligt som sygepasser fik han ansættelse som chauffør ved Korn og Foderstofkompagniet i Hvam og var beskæftiget som sådan i ca. 15 år. Siden har han været ansat som lagerarbejder samme sted. – I 1991 overtog han fødehjemmet på ovenstående adresse, som han driver som fritidslandbrug.

III.D.3.b.

Hanne Møller Jensen er født den 26. februar 1957 i Hvorvarp, Ulstrup sogn. Hun blev gift den 14. april 1979 i Aars kirke med Hans Binderup, der er født den 12. august 1955 i Hornum som søn af Jørgen Binderup og hustru Lilly Thyrrestrup.

Bosat: Kong Valdemarsvej 43, Aars.

Hanne Møller Jensen gik i skole i Hvorvarp og Hornum, i alt 9 år. Hun var ung pige i huset i 2 år, hvorpå hun var beskæftiget som syerske i hhv. Farsø og Gislum fra 1975 til 1988. De følgende år til 1991 var hun ansat som slagteriarbejder på hjorteslagteriet i Aars, og efter at have været hjemmearbejdende husmor i 5 år samt at have gået på daghøjskole blev hun i 1996 ansat på Aars Slagteri, og hun har siden arbejdet samme sted.

Hans Binderup gik i skole i Hornum og havde derefter et ophold på Borremose ungdomsskole. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i 2 år, hvorpå han stod i lære som tømrer hos hos Erik Melgaard Jensen i Aars og var beskæftiget samme sted til 1979. Siden har han haft ansættelse som slagteriarbejder i Aars, fra 1995 på Aars Slagteri.

III.D.3.b.1)

Brian Binderup er født den 14. februar 1976 i Farsø.

Bosat: Kong Valdemarsvej 43, Aars.

Brian Binderup gik på Østermarkskolen i Aars i 10 år, hvorpå han havde 1 års ophold på Himmerlands ungdomsskole i Havbro. Efter at have gennemgået EFG-basisåret på teknisk skole i Aars arbejdede han på Danish Crown i ca. 1 år, hvorpå han i 1996 aftjente sin værnepligt ved Prinsens Livregiment i Viborg. Siden 1997 har han været ansat ved DFDS på færgen Queen of Scandinavia, som sejler på ruten København–Oslo.

III.D.3.b.2)

Dan Binderup er født den 9. februar 1979 i Farsø.

Bosat: Kong Valdemarsvej 43, Aars.

Dan Binderup gik på Østermarkskolen i Aars i 9 år og derefter på Himmerlands ungdomsskole i Havbro i 2 år. Efter at have gennemgået EFG-basisåret på teknisk skole i Aalborg fik han ansættelse på Vest Dansk Maskinfabrik i Aars, hvor han er beskæftiget som maskinarbejder.

III.D.3.b.3)

Thomas Binderup er født den 8. oktober 1984 i Farsø.

III.D.3.b.4)

Chris Binderup er født den 28. maj 1991 i Farsø.

III.D.3.b.5)

Martin Binderup er født den 15. juli 1996 i Farsø.

III.D.4.

Johanne Jensen er født i Tavdal, Ulstrup sogn, og hun døde ugift i København.

Hun havde i mere end 40 år eget ismejeri.

III.D.5.

Jens Binderup Jensen er født den 1. marts 1905 i Tavdal, Ulstrup sogn, og han døde den 12. juni 1980 på Tranehavegård, København.

Jens Binderup Jensen havde forskelligt arbejde og var derefter i mange år ansat ved banen.

Han var ugift.

III.D.6.

Mary Kirstine Jensen er født den 20. november 1909 i Tavdal, Ulstrup sogn. Hun blev gift med George Pogholm Andersen, der er født den 10. oktober 1913 i Binderup.

Bosat: 500 Blaine Ave, Racine, WI 53405-2016, USA.

George Pogholm Andersen er fhv. tømrer.

III.D.6.a.

Hanne Pogholm Andersen er født den 27. august 1940 i København. Hun er gift med James Roepke.

Bosat: 2906 N. Emertsen Rd., Racine, WI, USA.

III.D.6.b.

John Pogholm Andersen er født den 12. december 1941 i København.

Bosat: New Mexico, USA.

John Pogholm Andersen er restaurant manager.

III.D.6.c.

Niels Pogholm Andersen er født den 24. november 1943 i København. Han er gift med Mary Ann Taracko, der er født den 6. februar 1947 i Penn., USA, som datter af pensioneret militærmand Adam Ignasius Taracko og hustru Elizabeth Jane Kovick.

Bosat: 4429 Caroline CT, Racine, WI, USA.

Niels Pogholm Andersen emigrerede i 1952 til USA sammen med sine forældre og søskende. Han gik på high school og gjorde tjeneste ved militæret fra 1962 til 1965. Han var bl.a. i Korea og Tyskland. Herpå stod han i lære som tømrer fra 1965 til 1969 og var siden beskæftiget indenfor tilbudsgivning. På nuværende tidspunkt har han stilling som construction manager.

Mary Ann Taracko har rejst over det meste af verden sammen med sine forældre, idet hendes far var ved militæret.

III.D.6.c.1)

Kai Frederick Andersen er født den 21. august 1975 i Racine, WI, USA.

Han er studerende.

III.E.

Jens Christian Jensen er født den 9. august 1869 i Rodsted, Sønderup sogn, og han døde ugift den 3. juli 1899 i Hvorvarp, Ulstrup sogn.

III.F.

Mette Marie Jensen er født den 6. januar 1872 i Hvorvarp, Ulstrup sogn. Hun blev gift den 2. februar 1901 i Ulstrup med enkemand Thomas Johan Glenstrup. Han er født den 29. april 1859 i Glenstrup sogn som søn af husmand Johan Christian Thomasen og hustru Maren Johannesdatter. – Thomas Johan Glenstrup var gift første gang med Ane Mathilde Benzson, der døde i 1899 i Hørby sogn.

Thomas Johan Glenstrup var slagtermester ved Hobro station i Hørby sogn, men børn er forgæves søgt her samt i Hobro i årene 1901–1910.

III.G.

Niels Christian Jensen er født den 14. maj 1875 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, og han døde den 23. november 1881 samme sted.

III.H.

Ane Marie Jensen er født den 13. august 1877 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, og han døde den 7. november 1881 i samme sted.

III.J.

Petrea Jensen er født den 14. juni 1881 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, og hun døde den 29. juli 1891 samme sted.



III.C. Jensine Jensen og Johan Posborg med datteren Magda Kirstine samt Laurits.



III.C.5. Magda Kirstine Posborg og Jens Jakob Jensen.



III.C.5.b. Elly Posborg Jensen og Jens Fogh Larsen.



III.C.5.b.1) Bent Fogh Larsen
og Jytte Gormsen.



III.C.5.b.1)
Børnene Lars og Jan.



III.C.5.b.2) Jette Fogh Larsen
og John Nygaard Rasmussen m/børn.



III.D.3. Thomas Jensen og Jonna
Møller Olsen.



III.D.3.a. Jens
Møller Jensen.



III.D.3.b. Hanne
M. Jensen og Hans
Binderup m/ børn.

IV. Maren Jensdatter

er født den 14. november 1837 i Barmer, Sebber sogn, og hun døde den 23. februar 1882 i Pugholm, Aars sogn. Hun blev gift den 21. november 1856 i Aars med Frederik Christian Revelsen Rasmussen. Han er født den 19. februar 1826 i Pugholm, Aars sogn, som søn af gårdmand Rasmus Poulsen og hustru Karen Kirstine Jensdatter, og han døde den 20. august 1890 i Pugholm.

Frederik Christian Revelsen Rasmussen var gårdmand i Pugholm, Aars sogn.

I ægteskabet er børnene IV.A.– IV.H.

IV.A.

Rasmus Rasmussen er født den 3. maj 1858 i Pugholm, Aars sogn, og han døde den 3. januar 1870 samme sted.

IV.B.

Mette Marie Rasmussen er født den 2. september 1860 i Pugholm, Aars sogn, og hun døde den 10. marts 1869 samme sted.

IV.C.

Jens Rasmussen er født den 29. august 1863 i Pugholm, Aars sogn, og han døde i 1923 i Tolstrup, Aars sogn. Han blev gift den 9. juli 1891 i Aars med Ane Dorthea Marie Christensen. Hun er født den 17. september 1869 i Pugholm, Aars sogn, som datter af gårdmand Niels Christensen og hustru Jakobine Marie Hansen, og hun døde i 1943 i Aars.

Jens Rasmussen havde en gård i Tolstrup ved Aars. Efter hans død flyttede Ane Dorthea i hus i Aars.

I ægteskabet er børnene IV.C.1.– IV.C.8.

IV.C.1.

Maren Kirstine Frederikke Rasmussen er født den 6. august 1891 i Tolstrup, Aars sogn, og hun døde den 24. november samme år.

IV.C.2.

Martine Jakobine Rasmussen er født den 19. oktober 1892 i Tolstrup, Aars sogn. Hun blev gift den 7. november 1916 i Aars med Peder Kristian Ingvard Jacobsen, der er født den 21. december 1886 i Haverslev sogn som søn af husmand Jens Jacobsen og hustru Karen Kristensen.

Peder Kristian Ingvard Jacobsen var ved giftermålet landpostbud i Aars.

I ægteskabet er børnene Dorthea, Jens og Jacob.

IV.C.3.

Marie Frederikke Rasmussen er født den 17. oktober 1893 i Tolstrup, Aars sogn, og hun døde den 27. juni 1971 i Gatten, Flejsborg sogn. Hun blev gift den 4. juni 1921 med Poul Bloch Lemvigh. Han er født den 23. oktober 1886 i Ørndrup som søn af husmand Jens Bloch Lemvigh og hustru Petrea, og han døde den 26. juni 1943 i Aalborg.

Marie Frederikke Rasmussen gennemgik 7 års skolegang, og efter at have været ung pige i huset en periode arbejdede hun som syerske i bl.a. Viborg og for Aars Varehus. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru ved landbruget. I 1965 solgte hun ejendommen til børnene Frederik og Marie.

Poul Bloch Lemvigh gennemgik 7 års skolegang og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. på Vitskøl Kloster. I 1921 købte han en ejendom på 31 tdr. land i Gatten, som han drev til sin død. Sideløbende med arbejdet på ejendommen kørte han grus til udbedring af vejene.

IV.C.3.a.

Jenny Bloch Lemvigh er født den 19. september 1922 i Gatten, Flejsborg sogn, og hun døde i marts 1990 i Farsø. Hun blev gift i 1948 i Flejsborg kirke med Oskar Skadhauge, der er født den 30. oktober 1916 i Munksjørup, Overlade sogn, som søn af landmand Jens Christian Nielsen Skadhauge og hustru Karen.

Bosat: Korshøjsvej 16, Overlade, Farsø.

Jenny Bloch Lemvigh gik i skole i Gatten i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet, hvorpå hun var medhjælpende hustru ved landbruget.

Oskar Skadhauge gik i skole i Munksjørup i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper ude i 2 år og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme på forældrenes ejendom i Munksjørup. I 1942 overtog han ejendommen med et tilliggende på 20 tdr. land, og nogle år senere købte han yderligere 10 tdr. land jord. Han drev gården til 1996, hvorpå han solgte og flyttede til Overlade 2 år senere.

IV.C.3.a.1)

Viola Bloch Skadhauge er født den 14. august 1950 i Munksjørup, Overlade sogn. Hun blev gift den 5. december 1970 i Overlade kirke med Ove Jensen, der er født den 9. juli 1946 i Overlade som søn af landmand Jens Peter Jensen og hustru Sørine Christine Rokkedahl.

Bosat: Jeppe Aakjærvej 12, Farsø.

Viola Bloch Skadhauge gik i skole i Munksjørup og Overlade. I 1970 blev hun udlært i Fandrup brugsforening. Herpå blev hun ansat som kommis i Farsø brugsforening til 1972, da hun begyndte som kommunal dagplejer, og hun har siden været beskæftiget som sådan.

Ove Jensen gik i skole i Overlade og havde desuden et ophold på Hanherreds ungdomsskole. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper til 1970, afbrudt af et ophold på Asmildkloster landbrugsskole. Herpå var han specialarbejder på en maskinfabrik i Farsø, inden han i 1977 fik ansættelse som pedel ved Farsø skole. Her arbejdede han til den 1. august 1988, da han blev ansat som rådhusbetjent ved Farsø kommune. I 1989 blev han vicebrandinspektør i Farsø kommune. – Ove Jensen er medlem af bestyrelsen for Farsø-Ullits Idrætsklub, og han har siden 1994 siddet i bestyrelsen for Farsø-Hallerne.

IV.C.3.a.1)a)

Ulrik Skadhauge Jensen er født den 26. september 1971 på sygehuset i Farsø.

Bosat: Ørnevang 12, Allerød.

Ulrik Skadhauge Jensen tog 10. klasses eksamen i 1988, og efter at have gennemgået EFG-basisåret indenfor jern og metal (el-linien) stod han i lære som elektromekaniker hos Søren T. Lyngsø i Aars og blev udlært i 1992. Han arbejdede som svend i lærepladsen til sidste halvdel af januar 1993, da han indkaldtes til militærtjeneste ved Prinsens Livregiment i Viborg. I december samme år blev han udnævnt til sergent, og i 1994 skrev han kontrakt med forsvaret. Samme år blev han overflyttet til Kongens Artilleriregiment på Sjælsmark kaserne, hvor han nu er oversergent. I 1998 blev han udstationeret i det tidligere Jugoslavien. – Hans fritidsinteresse er håndbold, og han har bl.a. trænet flere ungdomshold.

IV.C.3.a.1)b)

Jesper Skadhauge Jensen er født den 18. juli 1973 på sygehuset i Farsø.

Bosat: Poul Paghs Gade 21, Aalborg.

Jesper Skadhauge Jensen tog 10. klasses eksamen i 1990, og efter at have gennemgået EFG-basisåret indenfor jern og metal fortsatte han som HTX-studerende i Aars og tog afsluttende eksamen i 1993. Efter at have aftjent sin værnepligt i Aalborg 1993–1994 stod han i lære som elektriker hos Kurt Hansen i Farsø og blev udlært i 1998. På nuværende tidspunkt læser han til installatør/stærkstømtstekniker i Aalborg. – I fritiden spiller han håndbold i Farsø KFUM, hvor han har virket som træner for flere ungdomshold.

IV.C.3.a.1)c)

Allan Skadhauge Jensen er født den 16. oktober 1981 på sygehuset i Farsø.

Han tog 10. klasses eksamen i 1998 og begyndte derefter som HTX-studerende i Aars. – Hans fritidsinteresser er fodbold og håndbold.

IV.C.3.a.2)

Frank Bloch Skadhauge er født den 27. januar 1953 i Munksjørup, Overlade sogn. Han blev gift første gang med Britta Andersen, der er født den 2. juni 1957. Ægteskabet blev ophævet i 1984, og han blev derefter gift anden gang den 4. oktober 1986 på rådhuset i Aalborg med Dina Bach, der er født den 21. februar 1956 i Farsø som datter af husmand Søren Joseph Bach og hustru Anna Valborg Jensen.

Bosat: Godthåbsvej 79 A, Svenstrup.

Frank Bloch Skadhauge gik i skole i Munksjørup og Overlade i 8 år, hvorpå han tog 9. klasse på Himmerlands ungdomsskole. I 1969 kom han i lære som tømrer hos Knud Sørensen i Overlade, og efter at være blevet udlært arbejdede han hos læremesteren til 1974, da han indkaldtes til militærtjeneste i Nr. Uttrup. Efter hjemsendelsen i 1975 blev han ansat som tømrer hos Hans Degn i Farsø, hvor han var beskæftiget til 1984. De følgende år til 1990 havde han ansættelse hos Verner Fredsgaard i Svenstrup, og han har siden været ansat hos Palle W. Hansen i Skalborg, først som tømrersvend og fra 1996 som arbejdsleder.

Dina Bach gik i skole i Strandby og Farsø, i alt 10 år. Hun stod i lære som smørrebrødsassistent, hvorefter hun arbejdede som rengøringsassistent på sygehuset i Farsø i nogle år. I 1984 fik hun ansættelse som fabriksarbejder ved et firma i Svenstrup, og fra 1988 har hun været fabriksarbejder på Royal Greenland i Aalborg.

IV.C.3.a.2)a)

Susanne Skadhauge, der er døbt Susanne Bloch Skadhauge og siden fik tilføjet efternavnet Jensen, er født den 28. september 1978 i Farsø.

Bosat: Helgolandsgade 7, Aalborg.

Susanne Skadhauge gik på Sulsted skole i 8 år, hvorpå hun tog 9. og 10. klasse på Stidsholt ungdomsskole. Derefter arbejdede hun i en børnehave på Sjælland i ca. 1 år, og hun er nu studerende på handelsskolen i Aalborg.

IV.C.3.a.2)b)

Lars Skadhauge, der er døbt Lars Bloch Skadhauge og siden fik tilføjet efternavnet Jensen, er født den 18. november 1980 i Farsø.

Bosat: Stokbrovej 5, Sulsted.

Lars Skadhauge tog 9. klasses eksamen på Sulsted skole og 10. klasse på Himmerlands ungdomsskole i Havbro. Derefter tog han den 1-årige handelsskoleeksamen i Aalborg, og han er

nu HF-studerende i Brønderslev.

IV.C.3.b.

Elly Bloch Lemvigh er født den 3. marts 1924 i Gatten, Flejsborg sogn. Hun blev gift den 11. december 1945 i Flejsborg kirke med Christian Kold Madsen, der er født den 1. april 1921 i Brøndum, Skarp-Salling sogn, som søn af møller Poul Emil Madsen og hustru Mine Katrine Dagmar Andersen.

Bosat: Ørnevang 7, Aars.

Elly Bloch Lemvigh gik i skole i Gatten i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet, hvorpå hun var medhjælpende hustru ved landbruget til 1968. De følgende år til 1985 var hun ansat som hjemmehjælper ved Løgstør kommune.

Christian Kold Madsen gik i skole i Skarp-Salling og Munksjørup, i alt 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper indtil 1945, hvorpå han købte en ejendom på 19 tdr. land i Overlade, som han drev til 1976.

IV.C.3.b.1)

Poul Bloch Madsen er født den 14. november 1948 i Overlade. Han blev gift den 22. september 1973 i Overlade kirke med Jette Lynge Laursen, der er født den 15. august 1951 i Munksjørup, Overlade sogn, som datter af landmand Svend Lynge Laursen og hustru Lilly Nielsen.

Bosat: Hans Egedesvej 25, Aars.

Poul Bloch Madsen gik i skole i Overlade i 8 år. Han stod i lære som kommmis i brugsforeningen i Overlade, og efter at være blevet udlært arbejdede han i brugsforeningen i Aars til 1976, da han blev ansat som salgskonsulent ved Nordisk Kelloggs i distrikt Himmerland og Thy. Siden 1988 har han haft ansættelse som assurandør hos forsikringsselskabet Himmerland i Aars. Sideløbende med sit arbejde læste han til merkonom på handelsskolen i Aars 1985–1987. – Poul Bloch Madsen sidder i bestyrelsen for borgerforeningen i Aars.

Jette Lynge Laursen gik i skole i Overlade i 10 år. Hun var ung pige i huset i 1 år, hvorpå hun stod i lære som frisør i Ranum, og efter at være blevet udlært arbejdede hun som frisørassistent hos Salon Maritza i Aars i nogle år. Siden 1979 har hun haft ansættelse som tarmreenser på svineslagteriet i Aars.

IV.C.3.b.1)a)

Rikke Bloch Madsen er født den 27. september 1976 i Aalborg.

Hun tog 10. klasses eksamen fra Østermarkskolen i Aars, hvorpå hun gennemgik levnedsmiddeltkursus på erhvervsskolerne. I 1994 kom hun i lære som baker hos Bundgaard i Aars, og i 1997 begyndte hun som konditorelev hos Langhoff Konditori i Silkeborg, hvor hun forventer at blive udlært i 1999. – Hendes fritidsinteresse er håndbold.

IV.C.3.b.1)b)

Mikael Bloch Madsen er født den 23. juli 1979 i Aalborg.

Han tog 10. klasses eksamen fra Østermarkskolen i Aars, hvorpå han kom i lære som VVS-rørsmed hos Din VVS Mand i Hornum. – Hans fritidsinteresser er styrketræning og håndbold. Han har trænet et damehold i Havbro i sæsonen 1997/1998.

IV.C.3.b.2)

Kurt Bloch Madsen er født den 6. december 1953 i Overlade. Han blev gift den 1. oktober 1977 i Aars kirke med Anne Lise Johansen, der er født den 24. september 1956 i Morum, Vognsild sogn,

som datter af arbejdsmand Herbert Kryzrosiak Johansen og hustru Erna Kristine Jensen.

Bosat: Dronningholmvej 14, Aars.

Kurt Bloch Madsen gik i skole i Overlade og Ranum i 8 år, hvorpå han var elev på Havbro ungdomsskole i 1 år. Han blev udlært som lagerekspedient på Traktorgården i Aars og arbejdede samme sted til januar 1974, hvorpå han havde ansættelse hos Aars Jern og Stål i ca. 1 år. Fra 1975 til 1990 arbejdede han hos Nordjysk Kobling i Aars, og han har siden haft ansættelse hos Vest Dansk Maskinfabrik som salgschef.

Anne Lise Johansen gik i skole i Vestrup samt på ungdomsskolen i Havbro, i alt 9 år. Hun var ung pige i huset i 1 år og siden ansat hos Heifa i Farsø. Fra 1976 til 1978 arbejdede hun som syerske i Arden, og hun har siden haft ansættelse hos Jørgen T. Lyngsø (nu GPV Elbau Electronics A/S), først som montrice og siden 1988 som koordinator.

IV.C.3.b.2)a)

Annika Bloch Madsen er født den 9. september 1975 i Farsø. Hun lever sammen med Claus Hedegaard Nielsen.

Bosat: Aggersundvej 74, Aars.

IV.C.3.b.2)b)

Helle Bloch Madsen er født den 25. juli 1979 i Farsø.

Hun tog 10. klasses eksamen og gik derefter på handelsskole. På nuværende tidspunkt er hun ekspedient i Gatten Bowlingcenter og rengøringsassistent på Aars Motel.

IV.C.3.c.

Frederik Bloch Lemvigh er født den 5. juni 1925 i Gatten, Flejsborg sogn.

Bosat: Jasminvej 14 B, Hornum, Aars.

Frederik Bloch Lemvigh gik i skole i Gatten i 7 år og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme. I 1965 købte han sammen med søsteren Marie fødehjemmet, som blev drevet til 1984, hvorpå ejendommen blev afhændet.

IV.C.3.d.

Paula Bloch Lemvigh er født den 12. september 1926 i Gatten, Flejsborg sogn, og hun døde den 16. marts 1985 i Aalborg. Hun blev gift den 7. april 1948 i Flejsborg kirke med Niels Christian Nielsen, der er født den 15. september 1926 i Svingelbjerg som søn af husmand Anders Nielsen og hustru Kristiane Jensen.

Bosat: Bjørnsholmvej 54, Overlade.

Paula Bloch Lemvigh gik i skole i Gatten i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet, hvorpå hun blev medhjælpende hustru. Senere arbejdede hun i omkring 4 år ved hjemmeplejen.

Niels Christian Nielsen gik på Hyllebjerg skole i 7 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper og siden som fodermester. Desuden var han indkaldt til militærtjeneste i Viborg og på Bornholm 1947–1948. I 1952 købte han en ejendom på Lundgård Mark i Overlade med et tilliggende på 15 tdr. land. Han drev ejendommen med kvæg og kyllingeproduktion til 1985, da både kvæget og kyllingerne blev solgt fra og driften omlagt til svineproduktion.

IV.C.3.d.1)

Gerda Bloch Nielsen er født den 29. februar 1948 i Gatten, Flejsborg sogn. Hun er gift med Ejner Jensen.

Bosat: Vester Alle 47, Støvring.

IV.C.3.d.2)

Gunda Bloch Nielsen er født den 25. november 1949 på Ørndrup Hovedgård, Vester Hornum sogn. Hun blev gift den 9. august 1969 i Overlade med Aage Bodh Nielsen, der er født den 27. marts 1957 i Lille Binderup, Binderup sogn, som søn af bager Jens Holger Bodh Nielsen og hustru Kathrine Nørager Sørensen.

Bosat: Dalagervej 113, Horsens.

Gunda Bloch Nielsen tog realeksamen fra statsøvelsesskolen i Ranum i 1967 og blev dimitteret som lærer fra Silkeborg seminarium i 1972. Herepå var hun ansat som lærer ved Dagnæsskolen i Horsens til 1978, da familien flyttede til Aulum. Siden 1980 har hun været ansat ved Højvangskolen i Horsens.

Aage Bodh Nielsen tog realeksamen fra Gedsted centralskole i 1964, hvorpå han var landmålerelev hos J.J. Orbesen i Aars til 1968. Herefter læste han til ingeniør på teknikum i Horsens og blev dimitteret i 1973 som bygningsingeniør med vejbygning som speciale. Fra 1982 til 1987 arbejdede han hos bl.a. H.R. Aagaard A/S i Vejle, og de følgende år til 1998 var han ansat hos P. Frandsen i Horsens. Han har siden arbejdet hos Jørgen Rasmussen, Horsens.

IV.C.3.d.2)a)

Torben Bloch Bodh Nielsen er født den 9. august 1971 i Silkeborg. Han er gift med Charlotte Feldt.

Bosat: Dalagervej 72, Horsens.

Torben Bloch Bodh Nielsen er ingeniør, og Charlotte Feldt er dagplejer.

IV.C.3.d.2)a)1))

Michelle Feldt Nielsen er født den 8. maj 1991.

IV.C.3.d.2)a)2))

Patrick Feldt Nielsen er født den 4. juni 1993.

IV.C.3.d.2)b)

Hanne Bloch Nielsen er født den 5. april 1978 i Horsens. Hun lever sammen med Thomas Rørstrøm Pedersen, der er født den 11. maj 1977 i Horsens som søn af Ib Gunner Rørstrøm Pedersen og hustru Augustine Flavia Marie Cecilianguaq Jessen.

Bosat: Houmannsgade 60, Horsens.

Hanne Bloch Nielsen tog folkeskolens afgangseksamen fra Bankagerskolen i Horsens i 1994 og HH-eksamen fra handelsskolen i Horsens i 1998. På nuværende tidspunkt arbejder hun på Mc Donalds i Horsens. – Hanne Bloch Nielsen har i et par år spillet basketball på eliteniveau i Horsens Basketball Club.

Thomas Rørstrøm Pedersen tog HH-eksamen fra handelsskolen i Horsens i 1998 og er på nuværende tidspunkt lagerarbejder på Roland Munch/DFDS.

IV.C.3.d.3)

Jonna Bloch Nielsen er født den 6. maj 1952 i Løgstør. Hun blev gift den 5. oktober 1974 med Benny Moesgaard Andersen, der er født den 16. december 1946. Ægteskabet blev opløst i 1982, og Jonna Bloch Nielsen lever nu sammen med Ole Haarbo, der er født den 19. oktober 1955 i

Tandrup, Strandby sogn, som søn af gårdejer Svend Haarbo og hustru Elva Gade Thomsen.

Bosat: Mallevej 37, Løgstør.

Jonna Bloch Nielsen gik i skole i Overlade i 9 år, og efter at have været ung pige i huset havde hun i 1969 et ophold på Ulstrup ungdomsskole. I 1970 fik hun ansættelse i børnehaven i Aars, og i 1971 kom hun i lære som butiksassistent i Løgstør brugsforening. Her havde hun ansættelse til 1974, da hun købte Olsens Bageri i Ranum. Fra 1982 til 1985 var hun ansat som hjemmehjælper ved Løgstør kommune, og de følgende 2 år var hun kommunal dagplejer i Løgstør. Siden 1987 har hun hjulpet med driften af gården.

Ole Haarbo gik på Strandby skole i 7 år og derefter på realskolen i Farsø i 3 år. I 1973 havde han et ophold på Lundbæk landbrugsskole, og herpå var han landbrugsmedhjælper på Thoruplund i Farsø samt på Skindershøj i Mejlby. I 1976 indkaldtes han til tjeneste ved livgarden i København, og i perioden 1977–1978 gjorde han tjeneste som FN soldat på Cypern, hvorefter han 1978–1979 havde et ophold på Lundbæk landbrugsskole. De følgende år til 1983 var han fodermester på Bjørnsholm avlsgård. I 1982 købte han en gård i Ranum på 46 tdr. land. Ejendommen drives med planteavl og fåreavl samt minkavl. På nuværende tidspunkt har han 625 tæver og 50 moderfår. Fra 1995 har han haft ansættelse på Løgstør Rør.

IV.C.3.d.3)a)

Pia Bloch Moesgaard Andersen er født den 4. april 1973 i Farsø.

Pia Bloch Moesgaard Andersen gik på Ranum skole i 7 år, hvorpå hun tog 8. klasse på Han Herreds ungdomsskole og 9. klasse på gymnasiet i Rønde. Herefter var hun ung pige i huset i Kongerslev og dernæst pædagogmedhjælper i børnehaven i Terndrup. Hun tog nu 10. klasse på VUC i Hadsund og første år af HF, hvorpå hun fortsatte HF-studierne på VUC i Randers og tog afsluttende eksamen. Dernæst var hun pædagogmedhjælper i en børnehave i Hornbæk ved Randers og butiksassistent hos Buksesnedkeren. Fra oktober 1995 til marts 1996 foretog hun en rejse til Australien sammen med søsteren Tina, hvorpå hun var servicemedarbejder på Rønbjerg Feriecenter 1996–1997. I december 1997 rejste hun til Schweiz, hvor hun nu arbejder som servitricer på en restaurant.

IV.C.3.d.3)b)

Tina Bloch Moesgaard Andersen er født den 2. maj 1976 i Farsø. Hun lever sammen med Stig Stendahl Nielsen, der er født den 24. august 1970 i Farsø som søn af gårdejer Hans Jacob Nielsen og hustru, sygeplejerske Lene Glerup Stendahl.

Bosat: Fredbjergvej 97, Farsø.

Tina Bloch Moesgaard Andersen begyndte skolegangen i Ranum, og efter at have været elev på friskolen i Vilsted i 4 år kom hun tilbage til Ranum skole, hvor hun afsluttede med 10. klasses eksamen i 1993. I 1995 tog hun HF-eksamen fra Vesthimmerlands HF og VUC i Ranum, hvorpå hun var ekspedient på Cafeteriakroen i Løgstør og på rutebilstationen i Løgstør i nogle måneder. Fra oktober 1995 til marts 1996 foretog hun en rejse til Australien, og derefter var hun servicemedarbejder på Rønbjerg Feriecenter. I 1997 begyndte hun at læse til lærer på seminariet i Skive.

Stig Stendahl Nielsen gik i skole i Farsø i 10 år og derefter på Vesthimmerlands HF og VUC i 2 år. I 1988 fik han arbejde på mejeriet i Farsø, og senere på året rejste han til Schweiz, hvor han arbejdede med kabelfjernsyn. Efter at have været elev på maskinteknisk værksted i Hadsten i omkring 1/2 år samt været i praktik på en maskinfabrik i Farsø læste han på teknikum i Århus fra 1990 til 1992. Han aftjente nu sin værnepligt i Viborg, kom siden på sergentskole i Sønderborg og gjorde tjeneste som sergent på Viborg kaserne 1994–1995. Dernæst var han holdleder på Danrec i Karup i ca. 3 år. I 1998 kom han på løjtnantskole i Oksbøl.

IV.C.3.d.3)c)

Rasmus Bloch Haarbo er født den 14. juni 1985 i Farsø.

IV.C.3.e.

Marie Bloch Lemvigh er født den 28. juni 1929 i Gatten, Flejsborg sogn, og hun døde den 26. februar 1970 samme sted.

Hun gik i skole i Gatten i 7 år og arbejdede derefter hjemme hos forældrene til 1965, da hun sammen med broderen overtog fødehjemmet.

IV.C.4.

Nielsine Rasmussen er født den 11. august 1896 i Tolstrup, Aars sogn, og hun døde den 12. januar 1897 samme sted.

IV.C.5.

Agnes Kirstine Rasmussen er født den 28. september 1898 i Tolstrup, Aars sogn, og hun døde den 28. oktober 1965 i Århus. Hun blev gift den 26. juli 1917 i Aars kirke med Laurits Marinus Nielsen. Han er født den 30. oktober 1890 i Gedsted sogn som søn af husmand Christen Nielsen og hustru Kirsten Marie Laustsen, og han døde den 6. april 1971 i Giver.

Agnes Kirstine Rasmussen gennemgik 7 års skolegang og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet, hvorpå hun blev medhjælpende hustru ved landbruget.

Laurits Marinus Nielsen gennemgik 7 års skolegang. Han var beskæftiget nogle år som landbrugsmedhjælper, bl.a. i Giver. Siden købte han en ejendom i Gatten, som han drev nogle år, hvorpå han solgte og fik ansættelse som teglværksarbejder på teglværket i Gundestrup. Senere købte han 40 tdr. land jord og byggede selv en ejendom, som blev drevet som almindeligt kvægbrug. Ejendommen afhændedes i 1954, hvorpå han købte hus i Giver. – Laurits Marinus Nielsen var i omkring 40 år tillidsmand for Brandkassen Himmerland.

IV.C.5.a.

Jens Peter Kristian Martin Nielsen er født den 25. oktober 1917 i Tolstrup, Aars sogn, og han døde den 31. marts 1985 på amtssygehuset i Århus. Han blev gift den 20. juli 1940 i Viby J. med Astrid Helga Skov. Hun er født den 22. juli 1918 i Viby J. som datter af arbejdsmand Søren Sørensen Skov og hustru Johanne Marie Jørgine Christensen, og hun døde den 3. juni 1991 på amtssygehuset i Århus.

Jens Peter Kristian Martin Nielsen aftjente sin værnepligt ved 9. artilleriafdeling i Århus 1938–1939. Han rejste nogle år med tivoli og fik i 1941 markedsbevis. I 1948 fik han ansættelse ved parkvæsenet i Viby. Siden var han tillidsmand en årrække og senere igen fællestillidsmand. I 1954 tog han kursus som motor- og maskinpasser på Ulfborg Kjærgaard. De sidste mange år ved Århus kommune, hvor han i 1973 havde 25 års jubilæum, kørte han traktor og andre store maskiner. Omkring 1983 gik han på efterløn.

Astrid Helga Skov mødte sin tilkommende mand, da han aftjente sin værnepligt på Vester Alle's kasserne i Århus. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmor til 1950, hvorpå hun blev ansat hos Lystager i Viby, hvor hendes arbejde bestod i at flette madrasser. I 1975 havde hun 25 års jubilæum på virksomheden. – Da Helgas mor døde, overtog hun sammen med sin mand barndomshjemmet og havde derefter faderen boende, indtil han døde.

IV.C.5.a.1)

Joan Solveig Nielsen er født den 3. december 1940 i Viby J. Hun blev gift den 9. juli 1960 i Viby

kirke med Vagn Nørregaard Nielsen, der er født den 8. august 1939 i Torslev sogn som søn af gårdejer Viberg Nørregaard Nielsen og hustru Inger Kirstine Gregersen.

Bosat: Engparken 5, Skovby, Galten.

Joan Solveig Nielsen gik på Viby skole i 7 år. Fra 1957 til 1960 gennemgik hun uddannelse til mørkekammerassistent hos Fotoringen i Århus, hvorpå hun var hjemmearbejdende husmor, medens børnene voksede op. Fra 1977 til 1985 var hun ansat som hjemmehjælper ved Viby kommune, og de følgende 5 år var hun medhjælpende hustru i firmaet Viby Industrimontering. I 1989 blev hun igen ansat som hjemmehjælper, denne gang i Brabrand. Hun kom til skade med ryggen i 1993 og blev derefter tilkendt pension. – Joan Solveig Nielsen var nævning og domsmand i Viby 1988–1992 og medlem af menighedsrådet i Viby 1988–1996.

Vagn Nørregaard Nielsen gik på Torslev skole i 7 år. Han stod i lære som vogn- og beslagsmed hos Egon Pedersen i Torslev og gik på skole i Sønderborg. Efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevåbenet i Skrydstrup 1959–1960 arbejdede han ved NATO anlæg i 5 år. Dernæst var han var beskæftiget med anlæggelse af fjernvarmeanlæg over hele landet de følgende 5 år, hvorefter han var ansat som rejsemontør hos Atlas Danmark i 15 år. I 1984 startede han virksomheden Viby Industrimontering, smede og montagevirksomhed. Firmaet har haft arbejde i Danmark samt i Canada, Singapore, Japan, Kina og USA. I dag er der 12 ansatte i virksomheden.

IV.C.5.a.1)a)

Per Nørregaard Nielsen er født den 15. december 1960 i Viby. Han blev gift den 4. juli 1981 i Markuskirken i Århus med Lene Linea Jensen, der er født den 25. marts 1962 i Århus, Christians sogn, som datter af mekaniker Bent Jensen og hustru Jonna Solveig Holme.

Bosat: Araliavej 71, Harlev J.

Per Nørregaard Nielsen afsluttede skolegangen efter 9. klasse i 1977, hvorpå han var beskæftiget som arbejdsdreng til 1979, da han kom i lære som maskinarbejder. Han blev udlært i august 1982 og indkaldtes i oktober samme år til militærtjeneste. Efter hjemsendelsen i 1983 arbejdede han først hos Brdr. Christensen i Horsens og siden hos Ludvigsen og Hermann. Siden marts 1984 har han været beskæftiget i faderens virksomhed, Viby Industrimontering.

Lene Linea Jensen gennemgik 10 års skolegang og har derefter i perioder arbejdet som rengøringsassistent på kommunehospitalet.

IV.C.5.a.1)a)1))

Bo Nørregaard Nielsen er født den 8. december 1982 i Århus.

Han er smedelærling.

IV.C.5.a.1)a)2))

Ken Nørregaard Nielsen er født den 14. maj 1985 i Århus.

IV.C.5.a.1)a)3))

Pernille Nørregaard Nielsen er født den 30. maj 1989 i Harlev.

IV.C.5.a.1)a)4))

Dan Nørregaard Nielsen er født den 4. november 1994 i Harlev.

IV.C.5.a.1)a)5))

Ian Nørregaard Nielsen er født den 7. november 1996 i Harlev.

IV.C.5.a.1)b)

Winnie Nørregaard Nielsen er født den 30. september 1962 på Fødselsanstalten i Jylland, Århus. Hun blev gift den 1. maj 1982 i Viby med Paulli Lundberg, der er født den 5. januar 1962 i Åbyhøj som søn af Kabel Lundberg og hustru Ellen Marie.

Bosat: Araliavej 53, Harlev.

Winnie Nørregaard Nielsen afsluttede skolegangen i 1978 og arbejdede derpå i forretning i nogle år. Siden var hun beskæftiget som ufaglært sygehjælper. Efter at have taget HF-eksamen i 1997 blev hun optaget på Jydsk Pædagog Seminarium, hvor hun læser til socialpædagog.

Paulli Lundberg blev udlært som elektriker i 1985, hvorefter han i flere år drev egen virksomhed. I 1997 tog han matematisk studentereksamen og begyndte derefter at læse til stærkstrømsingeniør.

IV.C.5.a.1)b)1))

Henrik Lundberg er født den 1. december 1984 på Fødselsanstalten i Jylland, Århus.

IV.C.5.a.1)b)2))

Michael Lundberg er født den 8. februar 1989 på Fødselsanstalten i Jylland.

IV.C.5.a.1)b)3))

Malene Lundberg er født den 12. februar 1990 på Fødselsanstalten i Jylland.

IV.C.5.a.1)c)

Lene Nørregaard Nielsen er født den 28. februar 1964 i Viby. Hun blev gift den 5. december 1987 i Viby kirke med Bent Kristensen, der er født den 28. august 1962 som søn af opmåler Egon Kristensen og hustru Karin Jacobsen.

Bosat: Vestergade 36, Galten.

Lene Nørregaard Nielsen tog 10. klasses eksamen i Viby i 1981, og efter at have gennemgået EFG-basisåret indenfor handel og kontor blev hun ansat som kontorelev hos Defco Food A/S i Århus i 1984. Hun blev udlært i 1986 og var ansat samme sted til 1988, hvorpå hun fik ansættelse på toldkammeret i Århus. I 1990 havde hun et vikariat i personaleforvaltningen hos Jydsk Telefon og siden et vikariat på lønningskontoret samme sted. Siden 1991 har hun været fastansat på lønningskontoret hos Jydsk Telefon (nu Tele Danmark A/S). – Lene Nørregaard Nielsen har siden 1997 været førstehjælper hos Tele Danmark, og fra 1997 har hun været næstformand for forældrebestyrelsen i Galten Vest børnehaven.

Bent Kristensen gik på Vorrevangsskolen til 1978, hvorpå han stod i lære som guldsmed til 1980. Dernæst begyndte han som entreprenørelv og var efter endt uddannelse beskæftiget som jord- og betonarbejder til 1997. Siden januar 1998 har han været ansat som montør hos Viby Industrimontering.

IV.C.5.a.1)c)1))

Camilla Nørregaard Kristensen er født den 28. september 1993 på sygehuset i Silkeborg.

IV.C.5.a.1)c)2))

Mads Nørregaard Kristensen er født den 20. juli 1998 på sygehuset i Silkeborg.

IV.C.5.a.1)c3))

Simone Nørregaard Kristensen er født den 20. juli 1998 på sygehuset i Silkeborg.

IV.C.5.a.1)d)

Carsten Nørregaard Nielsen er født den 11. februar 1972 i Viby. Han lever sammen med Mette Groth, der er født den 15. november 1974 på fødselsstiftelsen i Århus som datter af Jesper Groth og hustru Ruth Nielsen.

Bosat: Tøndergade 93, Århus C.

Carsten Nørregaard Nielsen tog 10. klasses eksamen i 1989, og efter at have gennemgået EFG-basisåret indenfor handel og kontor havde han forskelligt arbejde til 1993. Herpå stod han i lære som rørsmed på Århus Flydedok og blev udlært i 1996. Siden maj 1997 har han været ansat som montør hos Viby Industrimontering.

Mette Groth tog 10. klasses eksamen i 1991 og HF-eksamen i 1994. Inden hun begyndte som HF-studerende havde hun forskellige jobs. Fra 1995 til 1998 gennemgik hun uddannelse til køkkenassistent, og hun har siden været ansat som sådan på idrætshøjskolen i Århus.

IV.C.5.a.2)

John Kent Elving Nielsen er født den 27. april 1943 i Viby. Han blev gift den 15. februar 1964 på Århus rådhus med Elin Margrethe Jensen, der er født den 21. november 1944 i Århus domsogn som datter af arbejdsmand Laurids Georg Jensen og hustru Elna Andersen.

Bosat: Borgvold 9, Viby J.

John Kent Elving Nielsen gik på Viby skole i 7 år. Han stod i lære hos Th. Sabroe i Århus, og efter at være blevet udlært i 1963 aftjente han sin værnepligt ved flyvevåbenet i Karup, hvorfra han hjemsendtes i 1964. De følgende ca. 13 år arbejdede han som rejsemontør over det meste af landet, og dernæst var han svejser på boreplatforme i Norge og ved fjernvarmen i Århus. Han har bl.a. taget flere kurser indenfor svejsning. Siden blev han reparatør hos Tulip International og tog fyrbødercertificat i 1990. Derefter havde han en del vagter som fyrbøder hos Tulip. På grund af en arbejdsskade måtte han i januar 1996 stoppe arbejdet hos Tulip, og han er nu tilkendt pension.– John Kent Elving Nielsen har været faglig aktiv og har været medlem af flere klubbestyrelser. Hans fritid går med at passe hus, have og høns. Han har bl.a. i nogle år været landsformand for hønseklubben Barnevelder, som er en specialklub under Danmarks Fjerkræavlerforening. – Da faderen døde i 1985 købte Kent og Elin Nielsen huset af moderen, Helga Nielsen, som blev boende hos dem til sin død i 1991.

Elin Margrethe Jensen gik på Samsøgades skole i Århus i 7 år, hvorpå hun var ung pige i huset i nogle år og dernæst fabriksarbejder hos Lystager i Viby. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmor til 1978, da hun igen blev ansat hos Lystager i Viby. Siden fik hun arbejde hos FDB Margarine, hvor hun var tillidskvinde i nogle år. De sidste år, inden hun i 1997 holdt op på arbejdsmarkedet på grund af sygdom, var hun ansat hos Tulip International, hvor hun også var talskvinde.

IV.C.5.a.2)a)

Henning Nielsen er født den 21. juni 1964 i Viby. Han lever sammen med Bente Meyer, der få måneder efter fødslen fik navneændring fra Bente Meyer Hansen. Hun er født den 23. januar 1974 på fødselsstiftelsen i Århus som datter af byggetekniker Bent Meyer, der har fået navneændring fra Sørensen, og hustru, teknisk assistent Inge Marie Christensen.

Bosat: Stenkildevej 14, Viby J.

Henning Nielsen gik i skole i Viby til midten af 10. klasse, da han forlod skolen til fordel for en læreplads i en farvehandel. Han afbrød dog uddannelsen og fik ansættelse på et lager. Han har siden været beskæftiget som lagerarbejder flere forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste ved

radartjenesten på flyvestationen i Karup. I årenes løb har han gennemgået flere kurser indenfor branchen.

Bente Meyer gik på Gyvelhøjskolen i Galten til midten af 9. klasse, hvorpå hun fortsatte skolegangen på Søndervangskolen i Hammel og tog 10. klasses eksamen. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Århus arbejdede hun på antennefabrikken Triax i Horsens og siden i en børnehave i Middelfart. Derefter påbegyndte hun uddannelsen til gartner på Beder gartnereskole, men hun måtte afbryde uddannelsen på grund af dårligt knæ. Herpå fik hun job som pakkeriarbejder.

IV.C.5.a.2)b)

Jannie Margrete Nielsen er født den 26. oktober 1966 i Århus, Sct. Johannes sogn. Hun blev gift den 17. januar 1992 på Århus rådhus med Torben Malling Mikkelsen, der er født den 25. oktober 1967 i København, Getsemane sogn, som søn af Jørn Verner Malling Mikkelsen og hustru Grethe Julie Plambøck.

Bosat: Bøgeskov Høvej 245, Viby J.

Jannie Margrete Nielsen tog folkeskolens udvidede afgangseksamen fra Skovbyskolen i Skovby i 1983 og sproglig studentereksamen fra Langkær gymnasium i Tilst i 1986. Hun har siden været ansat hos Defco-Food A/S i Århus, hvor hendes arbejdsfunktioner på nuværende tidspunkt er prøvetagning af pålægsvarer samt etiketfremstilling. I en periode på ca. 1 1/2 år har hun været reservetillidsmand, og på nuværende tidspunkt er hun medlem af samarbejdsudvalget samt sikkerhedsrepræsentant for pakkeafdelingen. Hun har taget DA's arbejdsmiljøkursus og har desuden gennemgået andre kurser indenfor branchen.

Torben Malling Mikkelsen tog folkeskolens udvidede afgangseksamen fra Humletofteskolen i Virum, hvorpå han flyttede til Århus og gennemgik et AMU kursus. Fra 1985 til 1988 stod han i lære som bager/konditor hos Bugges Bageri i Brabrand, og efter at have aftjent sin værnepligt ved civilforsvaret i Thisted i 1989 arbejdede han som bagersvend hos Steins Bageri i Højbjerg i ca. 1 år og på et bageri i Viby i omkring 2 år. Dernæst var han ansat hos Jaka i Brabrand i 1 år. Siden har han været ansat på bryggeriet Ceres i Århus og er på nuværende tidspunkt i gang med oplæring i bryghuset. Siden skal han gennemgå drift- og operatørkursus samt industriteknikerkursus. Han har tidligere gennemgået kurser indenfor bl.a. hygiejne og miljøbevidsthed. Derudover har han deltaget i fagforeningens tillidsmandskurser.

IV.C.5.a.2)b)1))

Susan Malling Mikkelsen er født den 8. august 1989 på kommunehospitalet i Århus.

IV.C.5.a.2)b)2))

Tenna Malling Mikkelsen er født den 20. september 1991 på kommunehospitalet i Århus.

IV.C.5.a.2)c)

Michael Nielsen er født den 5. juli 1972 i Viby J. Han lever sammen med Sascha Bragt Damsgaard, der er født den 11. februar 1973 i Lemvig.

Bosat: Vermundsgade 4, Viby J.

Michael Nielsen tog 10. klasses eksamen fra Viby skole og gennemgik EFG-basisåret indenfor jern og metal, hvorpå han kom i lære som maskinarbejder hos Sabroe Refrigeration. Efter at være blevet udlært tog han en videregående uddannelse som maskintekniker med speciale i konstruktion. På nuværende tidspunkt læser han HF på VUC med henblik på at påbegynde en uddannelse som datamatiker.

IV.C.5.a.3)

Alice Nielsen er født den 30. september 1944 i Viby. Hun blev gift den 25. oktober 1969 i Viby kirke med Viggo Sørensen, der er født den 5. december 1941 i Dover sogn.

Bosat: Tebstrup Skovvej 8, Skanderborg.

Alice Nielsen er førtidspensionist.

IV.C.5.b.

Niels Kristian Frederik Nielsen er født den 14. november 1919 i Gatten, Flejsborg sogn. Han blev gift den 29. december 1946 i Vognsild kirke med Elly Tolstrup Andersen, der er født den 14. juni 1927 i Jelstrup, Havbro sogn, som datter af Kresten Andersen og hustru Elida Marie Tolstrup.

Bosat: Tværvej 3, Svenstrup.

Niels Kristian Frederik Nielsen gik i skole i Gundestrup og Giver, i alt 7 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper indtil 1946, da han købte en ejendom i Vognsild på 18 tdr. land, som han drev til 1952, hvorpå han afhændede ejendommen og købte hus i Svingelbjerg. Han var nu beskæftiget en tid som snedker, hvorpå han købte en købmandsforretning i St. Ajstrup, som han drev en periode. Herpå havde han en ejendom i Magstrup og siden et hus i Svenstrup. Fra 1967 til 1979 drev han egen fabrikationsvirksomhed indenfor glasfiber i Svenstrup.

Elly Tolstrup Andersen gik i skole i Aalestrup i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet, hvorpå hun var medhjælpende hustru en årrække, afbrudt af perioden 1961–1967, hvor hun var syerske på en møbelpolsterfabrik i Svenstrup. Fra 1979 til 1987 arbejdede hun på et plejehjem i Svenstrup.

IV.C.5.b.1)

Tage Tolstrup Nielsen er født den 5. november 1945 i Vognsild. Han blev gift den 19. april 1968 i Aalborg.

Bosat: Kærgaardsparken 10, Solbjerg.

Tage Tolstrup Nielsen blev udlært som maler i 1967 og arbejdede indenfor faget til 1992, hvorpå han blev førtidspensioneret. På nuværende tidspunkt er han pedelmedhjælper.

IV.C.5.b.1)a)

John Tolstrup er født den 28. februar 1968 i Aalborg.

Han er lagerekspedient.

IV.C.5.b.1)b)

Tina Tolstrup Nielsen er født den 28. august 1971 i Aalborg.

IV.C.5.b.2)

Evald Nielsen er født den 31. maj 1952 i Svingelbjerg. Han er gift med Allis.

Bosat: Porsborgvej 77, Støvring.

Evald Nielsen er chauffør.

IV.C.5.c.

Dora Marie Magna Kristine Nielsen er født den 3. december 1920 i Gatten, Flejsborg sogn, og hun døde den 27. juni 1995 i Farsø. Hun blev gift den 4. oktober 1945 i Ferring kirke med Karl Borg Nielsen, der er født den 13. marts 1921 i Ferring som søn af landmand Kristian Marinus Nielsen og hustru Maren Johanne Lauritsen.

Bosat: Tingvej 40 E, Aars.

Dora Marie Magna Kristine Nielsen gennemgik 7 års skolegang og havde derefter forskellige pladser indtil giftermålet. Senere arbejdede hun på et fjerkræslagteri.

Efter hendes død skrev avisen bl.a. :

"Dora Borg Nielsen var født i Gatten, men flyttede som syv-årig med familien til Mosbæk ved Aars. I sin ungdom havde hun pladser på landet og gik aldrig af vejen for at arbejde hårdt. Hun var bl.a. med til at grave tørv.

I 1945 blev hun gift og boede de første par år på Lemvig-egen, før ægteparret købte ejendom i Himmerland, hvor de flyttede en del rundt. I 1974 byggede de hus på Drosselvej i Aars, hvor de boede, indtil de i 1987 flyttede i lejlighed.

Fra 1960 havde Dora Borg Nielsen arbejde på fjerkræslagteriet i en lang årrække. Hun var et livsglad menneske, holdt meget af blomster og deltog sammen med sin mand i pensionistforeningens arrangementer, men nærmest stod for hende arbejdet i hjem og familie."

Karl Borg Nielsen gik i skole i Ferring i 7 år og var derefter beskæftiget ved landbruget. I 1948 købte han en ejendom på 4 tdr. land i Gundestrup, som han drev, sideløbende med at han var arbejdsmand hos Chr. Hjortkjær i Aars. I 1956 solgte han stedet i Gundestrup og købte en ejendom i Testrup på 18 tdr. land, som han drev som almindeligt landbrug. Sideløbende kørte han mælk til mejeriet, og derudover havde han lidt arbejde på en maskinstation. På et tidspunkt købte han en lastbil og begyndte som vognmand. Fra 1967 til 1981, da han gik på efterløn, var han ansat som chauffør hos Karl Larsen og Sønner i Aars.

IV.C.5.c.1)

Connie Borg Nielsen er født den 10. marts 1946 i Ferring. Hun blev gift den 17. december 1966 med Jens Larsen Pedersen, der er født den 28. november 1945 i Bradsted som søn af Johanne og Niels Pedersen. Ægteskabet blev ophævet i 1994.

Bosat: Bymidten 302, Aars.

Connie Borg Nielsen gik i skole i Gundestrup og Simested, i alt 7 år. Hun var ung pige i huset til 1962, hvorpå hun fik ansættelse som køkkenassistent og var beskæftiget som sådan til 1990, bl.a. på Hotel Himmerland og Trend Kro samt Østergades Hotel i Århus. De sidste 20 år arbejdede hun på plejehjemmet Østermarken i Aars. Fra 1995 til 1998 gik hun på VUC i Aars.

IV.C.5.c.1)a)

Ove Borg Pedersen er født den 4. september 1965 i Nibe.

Bosat: Jyllandsgade 24, Aars.

Ove Borg Pedersen er chauffør.

IV.C.5.c.1)b)

Jan Borg Pedersen er født den 24. maj 1968 i Knolde. Han er gift med Susanne Nielsen.

Bosat: Højvang 26, Års.

Jan Borg Pedersen er chauffør.

IV.C.5.c.2)

Kristian Borg Nielsen er født den 28. december 1948 i Gundestrup. Han er gift med Else.

Bosat: Himmerlandsgade 7, Aars.

Kristian Borg Nielsen er tømrer.

IV.C.5.d.

Niels Juul Nymann Nielsen er født den 31. december 1922 i Giver, og han døde den 11. oktober 1991 i Aalborg. Han blev gift i 1951 med Karen Katrine Pedersen. Hun er født den 6. juli 1926 i Ll. Østrup som datter af landmand Søren Peder Pedersen og hustru Emma, og hun døde den 4. januar 1998 i Farsø.

Niels Juul Nymann Nielsen gennemgik 7 års skolegang. Han var beskæftiget nogle år som landbrugsmedhjælper, hvorpå han arbejdede på teglværk. Siden blev han ansat i jord- og betonfirmaet A. Enggaard i Aalborg, hvor han arbejdede til 1983, da han gik på efterløn.

Karen Katrine Pedersen gennemgik 7 års skolegang og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Siden fik hun ansættelse ved hjemmeplejen i Støvring kommune.

IV.C.5.d.1)

Anny Hilda Elene Sørensen.

Hun er bosat i Aalborg.

IV.C.5.d.2)

Jenny Juul Nielsen er født den 7. februar 1949 i Gundestrup, Aars sogn. Hun blev gift den 3. april 1969 i Suldrup kirke med Eskil Anders Søgaard, der er født den 20. april 1947 i Byrsted, Veggery sogn, som søn af købmand Harald Thomsen Søgaard og hustru Helga Andersen.

Bosat: Højvang 19, Aars.

Jenny Juul Nielsen gik i skole i Græsted og Vissenbjerg, i alt 7 år. Hun var ung pige i huset hos pastor Buhl i Sønderup og hos skovridder Hvass i Skørping, hvorpå hun var husbestyrerinde på gården Dalum i Suldrup. Fra 1968 til 1970 var hun ansat hos Brüel & Kjær i Nærum, og de følgende 2 år arbejdede hun hos Lyngø i Farum. I 1978 fik hun ansættelse hos Dancom i Sørup, og efter at have taget 8. og 9. klasse på VUC i Støvring 1980–1982 blev hun i 1983 ansat på Hæsumvejens Tømmerhandel. Fra 1988 har hun arbejdet hos Dreisler Storkøb i Aalborg.

Eskil Anders Søgaard gik i skole i Byrsted i 7 år og i Nibe i 2 år samt på handelsskolen i Aars i 2 år. Han stod i lære som kommis hos Jens Fristrup i Årestrup, og efter at være blevet udlært var han ekspedient hos Jørgen Østergaard i Nr. Halne i ca. 1 år. Fra 1968 til 1970 arbejdede han i Allerød Sportsmagasin på Sjælland, og dernæst var han bogholder hos Austin/Morris i Frederikssund i omkring 2 år. Fra 1972 til 1980 var han bogholder hos Dancom i Gl. Skørping, og dernæst var han økonomidirektør hos Dancall i Pandrup i ca. 1 år og regnskabschef hos Lindholm Trælast i omkring 2 år. Fra 1983 til 1990 var han direktør for Hæsumvejens tømmerhandel i Støvring, og han har siden været ansat som regnskabschef i byggemarkedet Chr. Hjortkjær & Co. i Aars.

IV.C.5.d.2)a)

Anitta Søgaard er født den 1. april 1972 i Frederikssund. Hun blev gift den 21. december 1996 på Aalborg gl. rådhus med Ib Jacobsen, der er født den 15. august 1955 i Gandrup, Ø. Hassing sogn.

Bosat: Guldborghaven 13, Aalborg.

Anitta Søgaard Jacobsen tog 9. klasses eksamen, hvorpå hun var medarbejder i et pizzeria i London i 1 år. Efter at have taget HF-eksamen fra Hobro Gymnasium & HF-kursus var hun ung pige i huset i 3 måneder. Dernæst læste hun på AUC i 1 år, hvorefter hun var pædagogmedhjælper på Gl. Lindholm skole i 1 år. Hun læser nu til pædagog på Skipper Clement Seminarium.

Ib Jacobsen blev uddannet indenfor administration hos søvænet. Dernæst var han ansat som assistent på det psykiatriske sygehus i Aalborg i 2 1/2 år, som fagkonsulent hos Kommunedata i 2 1/2 år samt som fuldmægtig på Dronning Ingrid's Hospital på Grønland i 1 år. Herpå var han servicekonsulent hos Kommunedata i 1 år, og de følgende 8 år var han ansat ved Sindal kommune som fuldmægtig. På nuværende tidspunkt har han stilling som sekretariatsleder i Arden kommune.

IV.C.5.d.2)a)1))

Mathilde Søgaard Jacobsen er født den 20. august 1997 i Aalborg.

IV.C.5.d.2)b)

Niels Christian Søgaard er født den 14. april 1975 i Hobro.

Bosat: Højvang 19, Aars.

Niels Christian Søgaard gik på Bavnebakkeskolen i Støvring i 8 år, hvorpå han tog 9. klasse på Vivild ungdomsskole og den 1-årige handelsskoleeksamen. Han blev udlært hos Intersport i Aars i 1994 og arbejdede samme sted de følgende 6 måneder, hvorefter han indkaldtes til militærtjeneste i Næstved i 1995. Efter at have været på sergentskole i Sønderborg kom han tilbage til Næstved, hvorfra han hjemsendtes i 1996. Herefter var han ansat som ekspedient i Special-butikken i Aars og som 1. mand hos Intersport i Haderslev. Han arbejder nu som pædagog i Solhaven, Farsø.

IV.C.5.d.3)

Kjeld Juul Nielsen er født den 1. marts 1952.

Bosat: Banegårdsvej 2, Veflinge.

IV.C.5.d.4)

Tove Juul Nielsen.

Bosat: Vesterbyvej 30, Hedensted.

IV.C.5.d.5)

Kaj Juul Nielsen.

Bosat: Daltoften 4, Bryrup.

IV.C.5.d.6)

Bente Juul Nielsen er født den 9. december 1958 i Vissenbjerg. Hun blev gift med Willy Bjerregaard Olesen, der er født den 24. juli 1944. Ægteskabet blev opløst i 1991.

Bosat: Ullitshøjvej 106, Gl. Ullits, Farsø.

Bente Juul Nielsen gik i skole i Sønderup og Suldrup, i alt 9 år. Hun var ung pige i huset i 1 år, hvorpå hun var ansat ved Arden kommune i 12 år. Siden var hun gravermedhjælper i Rold og Vebstrup, og hun har nu ansættelse på fjerkræslagteriet i Aars. Desuden har hun været demonstratrice for Tupperware.

IV.C.5.d.6)a)

Maria Bjerregaard Olesen er født den 24. december 1982 i Hobro.

IV.C.5.e.

Ejvind Nielsen døde 20 år gammel.

IV.C.5.f.

Edith Nielsen. Hun blev gift med Arnfred Stigaard.

IV.C.5.f.1)

Britta Stigaard. Hun er gift Thomsen.

Bosat: Kidrisvej 6, Lind, Herning.

IV.C.5.f.2)

John Stigaard.

Bosat: Søndermarken 1, Lemvig.

IV.C.5.f.3)

Hanne Stigaard er født den 31. maj 1957 i Lomborg sogn. Hun blev gift den 21. juni 1980 i Lemvig kirke med Kim Ulrich Kehlet, der er født den 21. september 1954 i Holme sogn som søn af revisor Henning Kehlet og hustru Lis Jenny Thorngaard.

Bosat: Pinholmvej 1, Ringkøbing.

Hanne Stigaard tog 9. klasses eksamen fra Klinkby skole og handelseksamen fra handelsskolen i Lemvig, hvorpå hun blev uddannet som kontorassistent hos advokat Sv. E. Knudsen. Efter at være blevet udlært var hun ansat ved Lemvig kommune i 4 år, hvorpå hun fra 1980 til 1983 opholdt sig i Sidney i Australien sammen med sin mand. Da de i 1983 kom tilbage til Danmark overtog de en radioforretning, som drives under navnet Kehlet Radio & TV. Året efter købte de ejendommen Pinholm i Gammel sogn.

Kim Ulrich Kehlet tog realeksamen fra Lemvig skole, hvorpå han stod i lære som elektronikmekaniker. Fra 1980 til 1983 arbejdede han hos Bang & Olufsen i Sidney, Australien, og herpå købte han sammen med sin hustru en radioforretning i Ringkøbing, som han siden har drevet. I 1996 anskaffede han en helikopter, idet han har certifikat til flere typer. – Kim Ulrich Kehlet har i en periode været formand for Ringkøbing Handelsforening. Siden 1994 har han været medlem af Rotary.

IV.C.5.f.3)a)

Tina Kehlet er født den 14. november 1984 i Gammel sogn.

IV.C.5.f.3)b)

Lotte Kehlet er født den 13. august 1987 i Gammel sogn.

IV.C.5.f.4)

Preben Stigaard er født den 12. juli 1960 på sygehuset i Lemvig. Han blev gift den 3. juli 1993 på Lemvig rådhus med Mona Kristensen, der er født den 17. juni 1963 på sygehuset i Lemvig som datter af slagteriarbejder Karl Kristian Kristensen og hustru, rengøringsassistent Anna Elisabeth Nielsen.

Bosat: Skovhøjvej 11, Ramme, Lemvig.

Preben Stigaard tog 10. klasses eksamen og blev derpå uddannet som mekaniker.

Mona Kristensen er uddannet som frisør.

IV.C.5.f.4)a)

Steffan Kristensen Stigaard er født den 1. januar 1989 i Lemvig.

IV.C.5.g.

Børge Theodor Ingemann Nielsen er født den 3. november 1928 i Mosbæk. Han blev gift den 19. juli 1958 i Kopperup kirke med Anna Margrethe Møller, der er født den 13. august 1937 i Stårup, Højslev sogn, som datter af landmand Jørgen Nielsen Møller og hustru Jenny Christiane Pedersen.

Bosat: Søndervænget 4, Øster Hornum, Støvring.

Børge Theodor Ingemann Nielsen gik i skole i Giver i 7 år. Han var beskæftiget nogle år som landbrugsmedhjælper, hvorpå han var ansat på en stålwarefabrik i Godthåb i 28 år. Fra 1988 til 1992, da han gik på efterløn, arbejdede han på Gøl pølsefabrik i Svenstrup.

Anna Margrethe Møller gennemgik 7 års skolegang, hvorpå hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Fra 1968 til 1971 arbejdede hun hos gartner Dahl i Svenstrup, og derefter var hun beskæftiget en tid på Thrige Titan i Aalborg og ca. 8 år hos H.G. Møbler i Nørresundby. I 1981–1982 tog hun 8. og 9. klasse i Aalborg og var de følgende år til 1985 ansat på plejehjemmet i Øster Hornum. Derefter arbejdede hun på Gøl pølsefabrik i 10 år.

IV.C.5.g.1)

Lis Nielsen er født den 14. september 1958 i Godthåb, Ø. Hornum sogn. Hun blev gift med Ivan Kristensen. Han er født den 5. august 1947 i Strandby som søn af kommunalarbejder Frede Kristensen og hustru Ida Sørensen, og han døde den 23. marts 1986 på sygehuset i Farsø. – Lis Nielsen blev derefter gift anden gang den 12. september 1998 med Mikael Lund, der er født den 8. september 1962 som søn af fyrbøder Gerhard Hansen Lund og hustru Olga Jensen Lyng.

Bosat: Grønnegade 9, Strandby, Farsø.

Lis Nielsen gik 8 år i folkeskolen, hvorpå hun var elev på Havbro ungdomsskole i 2 år. Derefter var hun ung pige i huset hos forstanderparret på ungdomsskolen i 1 1/2 år, og efter at have haft et 5 måneders ophold på Rønshoved højskole havde hun sommerferiejob på en grillbar i Aalborg. Dernæst arbejdede hun i Hvalpsund Bageri i 1/2 år og i en børnehave i Aars i 1 1/2 år. I 1979 blev hun optaget på sygehjælperkolen i Aalborg, og efter at være blevet færdiguddannet fik hun ansættelse på sygehuset i Farsø. I 1996 tog hun social- og sundhedsassistentuddannelsen, og hun er fortsat ansat på sygehuset i Farsø, medicinsk afdeling. – I fritiden er hun aktiv i en krisegruppe tilknyttet sygehuset og Kræftens Bekæmpelse.

Mikael Lund gik 7 år i folkeskolen, hvorpå han tog 8. og 9. klasse på Galtrup ungdomsskole og dernæst 10. klasses eksamen i folkeskolen. Han stod i lære som VVS og blikkenslager hos Ib Vestergaard i Hanstholm, hvorpå han arbejdede som klejnsmed hos bl.a. Hope koncernen. Siden var han bl.a. maskinreparatør på en fabrik i Nykøbing M. Han er nu ansat hos Henning Lauridsen, Aars VVS og Blikkenslagerforretning og har de sidste 5 år arbejdet med og stået for de forskellige vandværker i Aars kommune.

IV.C.5.g.1)a)

Thomas Kristensen er født den 23. juni 1980 i Strandby.

IV.C.5.g.1)b)

Jesper Kristensen er født den 6. maj 1983 i Strandby.

IV.C.5.g.2)

Mona Nielsen er født den 20. december 1960 i Godthåb, Øster Hornum sogn. Hun blev gift den 22. juli 1989 på rådhuset i Støvring med Poul Henning Krebs Jensen, der er født den 24. januar 1952 i Buderup som søn af specialarbejder Carl Jensen og hustru, rengøringsassistent Gitte Krebs Andreasen.

Bosat: Hohøje 248, Hobro.

Mona Nielsen tog 9. klasses eksamen fra Svenstrup skole, hvorpå hun var ung pige i huset i 2 år. Dernæst havde hun forskelligt arbejde, bl.a. var hun beskæftiget i børnehave og på fjerkræslagteriet i Støvring på samt på Rold Stor Kro, afbrudt af et ophold på Rønshoved højskole i 1982. Desuden gik hun på VUC i Aalborg 1980–1981. Siden 1998 har hun været ansat hos Bæch's Conditori i Hobro. I årenes løb har hun gennemgået flere kurser hos AOF samt på handelsgymnasiet i Hobro.

Poul Henning Krebs Jensen gik i skole i Støvring i 7 år. Han stod i lære som pladesmed i Støvring, og efter at have aftjent sin værnepligt på Hvorup kaserne i Nørresundby 1970–1971 havde han ansættelse hos Sawo Hydraulic til 1993. Siden har han arbejdet hos Lassen Hydraulic i Hobro.

IV.C.5.g.2)a)

Jannie Jensen er født den 21. december 1985 i Aalborg.

IV.C.5.g.2)b)

Tonni Jensen er født den 3. september 1988 i Aalborg.

IV.C.5.g.3)

Tom Nielsen er født den 26. januar 1963 i Godthåb, Øster Hornum sogn. Han lever sammen med Lissy Olsen, der er født den 4. oktober 1959 i Tisted, Astrup sogn, som datter af arbejdsmand Agner Olsen og hustru Merry Nielsen.

Bosat: Runddyssen 51, Svenstrup.

Tom Nielsen er arbejdsmand, og Lissy Olsen er dagplejer.

IV.C.5.g.3)a)

Line Olsen er født den 1. december 1996 i Svenstrup.

IV.C.5.h.

Anna Nielsen døde 2 år gammel.

IV.C.5.j.

Erna Frida Nielsen er født den 19. juli 1932 i Mosbæk, Giver sogn. Hun blev gift den 13. november 1951 i Giver kirke med Jørgen Bjerregaard, der er født den 6. april 1924 i Hverrestrup, Simested sogn, som søn af husmand Karl Bjerregaard og hustru Johanne Jensen.

Bosat: Vandværksvej 11, Hornum, Aars.

Erna Frida Nielsen gik i skole i Giver i 7 år. Hun var ung pige i huset en periode og arbejdede senere på et hønseri. Fra 1952 til 1958 var hun ansat på kartoffelcentralen i Aars, og fra 1960 til 1962 arbejdede hun på fjerkræslagteriet samme sted. Hun har siden været medhjælpende hustru ved landbruget.

Jørgen Bjerregaard gik i skole i Simested i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper til 1954, hvorpå han var forpagter af en ejendom i Giver på 25 tdr. land til 1959. De følgende år til 1962 var han forpagter af en ejendom på 22 tdr. land i Jenle, og herpå købte han gården Søstruplund i Hornum på 30 tdr. land. Han drev gården som alsidigt landbrug til 1980, hvorpå han solgte ejendommen til sønnen Dan og købte hus i Hornum.

IV.C.5.j.1)

Lars Dan Bjerregaard er født den 14. november 1958 i Nibe. Han blev gift den 4. september 1986 på rådhuset i Aars med Kari Lajla Nielsen, der er født den 24. marts 1964 i Usserød, Hørsholm sogn, som datter af chauffør Aage Christian Nielsen og hustru Karen Pedersen.

Bosat: Østervang 7, Hornum, Aars.

Lars Dan Bjerregaard gik på Sættrup friskole og Havbro ungdomsskole, i alt 9 år. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og havde et ophold på Lundbæk landbrugsskole. I 1980 købte han faderens ejendom, som han drev til 1987, hvorpå han solgte og fik ansættelse ved Himmerlands VVS. Siden 1995 har han været ansat som chauffør hos firmaet Net Pak Kartoffler.

Kari Lajla Nielsen gik i skole i Fredensborg i 9 år, hvorpå hun var elev på handelsskolen i Aars i 1 år. Efter at have været ung pige i huset i 1 år arbejdede hun på svineslagteriet i Aars i ca. 2 år, hvorefter hun var pedelmedhjælper på Hornum skole. I 1988 blev hun ansat som hjemmehjælper ved Aars kommune, og hun har siden arbejdet samme sted. I perioden 1990–1991 tog hun uddannelsen på sygehuset i Hobro.

IV.C.5.j.1)a)

Karina Laura Bjerregaard er født den 4. februar 1983 i Aalborg.

IV.C.5.j.1)b)

Daniel Emil Bjerregaard er født den 15. december 1986 i Aalborg.

IV.C.5.j.2)

Ib Karsten Bjerregaard er født den 14. november 1958 i Nibe. Han blev gift den 18. november 1995 i Hornum kirke med Anni Hildebrandt Hansen, der er født den 5. september 1967 i Ringkøbing som datter af landmand Bjarne Hildebrandt Hansen og hustru Grete Gundersen Skovsted.

Bosat: Aggersundvej 115, Hornum, Aars.

Ib Karsten Bjerregaard gennemgik 10 års skolegang og gik først i skole i Sættrup og havde derefter ophold på Havbro ungdomsskole. I 1976 kom han i lære som mekaniker hos Citroén i Hornum, og efter at være blevet udlært fik han i 1980 ansættelse hos Vagn Bækhøj i Hornum. I 1993 købte han sammen med 2 andre personer Net Pak Kartoffler i Hornum, som de drev sammen til 1997, da Ib Karsten Bjerregaard købte de 2 øvrige medejerers andele. I 1996 startede han tillige et løgpakkeri på Uglekjærgård. I dag har han 7 medarbejdere ansat i virksomheden. – Uglekjærgård har et tilliggende på 26 tdr. land og drives sideløbende med ammekøer.

Anni Hildebrandt Hansen gik i skole i Blære og Hornum, i alt 10 år. Efter at have gennemgået EFG-basisåret på handelsskolen i Aars gennemgik hun uddannelse til kontorassistent hos Kjærsgaard i Frejlev 1986–1988. De følgende år til 1996 var hun medhjælper indenfor træindustrien i hhv. Nørager og Farsø. Hun har siden været medhjælpende hustru.

IV.C.5.j.2)a)

Heidi Hildebrandt Bjerregaard er født den 17. juli 1989 i Farsø.

IV.C.5.j.2)b)

Henrik Hildebrandt Bjerregaard er født den 23. september 1992 i Farsø.

IV.C.5.j.3)

Vita Anette Bjerregaard er født den 10. august 1962 i Jenle, Blære sogn. Hun lever sammen med

Bruno Karlsen, der er født den 24. juni 1961 i Løgstør som søn af arbejdsmand Svend Aage Karlsen og hustru Betty Christensen.

Bosat: Havbrovej 48, Hornum, Aars.

Vita Anette Bjerregaard gik på Søttrup friskole i 7 år og derefter på Himmerlands ungdomsskole i 3 år. Hun var ung pige i huset i 1 år og servitrice i Hornum i ca. 1 år, hvorpå hun var pædagog-medhjælper i børnehaven i Hornum 1981–1985. Efter at have været på sygehjælper-skole i Hobro havde hun ansættelse på sygehuset i Farsø i ca. 2 år og på et plejehjem i Løgstør i omkring 1 år. Fra 1989 til 1995 arbejdede hun på Lamin Møbler i Nørager, og hun har siden haft ansættelse som dagplejer ved Aars kommune.

Bruno Karlsen gik i skole i Vester Hornum i 9 år og var derefter elev på Hanherreds ungdomsskole i 1 år. Herpå stod han i lære som bygnings-snedker hos Jens Aage Johansen i Vester Hornum, og i 1983 blev han ansat som rejsemontør hos Turbovent A/S i Aars. I årene 1991–1993 arbejdede han hos Himmerlands VVS, og dernæst var han beskæftiget hos P. A. Vinduer og Døre i Hornum i ca. 2 år. Siden 1995 har han været ansat som chauffør hos Expedit A/S i Aalborg.

IV.C.5.j.3)a)

Pau Bjerregaard er født den 3. august 1982 i Farsø.

IV.C.5.j.3)b)

Kristian Bjerregaard Karlsen er født den 25. november 1990 i Farsø.

IV.C.5.k.

Anna Thea Sabine Nielsen er født den 3. februar 1934 i Giver. Hun blev gift den 6. april 1953 i Giver kirke med Jens Børge Andersen, der er født den 8. oktober 1925. Ægteskabet blev ophævet i 1983, og Anna Thea Sabine Nielsen lever nu sammen med Christian Marinus Nielsen, der er født den 19. februar 1935 i Tandrup, Strandby sogn, som søn af landmand Niels Nielsen og hustru Jensine Semine Kirstine Schrøder.

Bosat: Kong Svendsvej 11, Aars.

Anna Thea Sabine Nielsen gik i skole i Giver i 7 år. Hun var beskæftiget en tid ved husgerning og landbrug og var i 4 1/2 år medhjælper hos Søren Bloch i Blære. I 1963 blev hun ansat ved Hornum forsøgsstation og kom senere til Institut for Landskabsplanter i Hornum, hvor hun arbejdede til 1993, da hun gik på efterløn.

Christian Marinus Nielsen gik i skole i Tandrup i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. på Teglgården i Fredbjerg og hjemme hos sin far. I 1959 købte han fødehuset i Tandrup med et tilliggende på 17 tdr. land. Han drev ejendommen til 1972, hvorpå han solgte og i stedet købte hus i Overlade. Allerede i 1967 begyndte han at køre som chauffør for mejeriet i Strandby, der siden blev fusioneret med MD Foods. Han var ansat hos MD Foods til 1998, da han gik på efterløn.

IV.C.5.k.1)

Agnes Andersen er født den 12. august 1953 i Løgstør. Hun blev gift den 11. oktober 1975 i Aars kirke med Johannes Byrialsen Pedersen, der er født den 1. februar 1952 i Farsø som søn af landmand Kristian Konrad Pedersen og hustru Kristine Byrialsen.

Bosat: Mejsevej 16, Aars.

Agnes Andersen gik i skole i Hornum i 9 år. Hun var ung pige i huset i 1 år, hvorpå hun stod i lære hos købmand Henrik Perregaard, og efter at være blevet udlært arbejdede hun samme sted til 1976 og derpå hos den nye indehaver af forretningen, Alfred Mølgaard, til 1988. Siden 1989 har hun været ansat hos GPV Elbau Electronic A/S i Aars.

Johannes Byrialsen Pedersen gik i skole i Overlade i 7 år og havde desuden 1/2 års ophold på Havbro ungdomsskole. Han stod i lære som mekaniker hos William Haase i Overlade, og efter at have aftjent sin værnepligt i Skive og Nr. Uttrup 1973–1974 arbejdede han hos Vagn Esmark i Nibe og siden hos Knud Værum i Østrup. Fra 1977 til 1986 var han ansat hos Hornum Autoimport, og han har siden haft ansættelse hos Danish Crown i Aars.

IV.C.5.k.1)a)

Kristian Diego Byrialsen Pedersen er født den 11. marts 1986 i Colombia.

IV.C.5.k.1)b)

Viviana Byrialsen Pedersen er født den 1. oktober 1990 i Colombia.

IV.C.5.k.2)

Erna Andersen er født den 26. september 1955 i Sættrup, Ulstrup sogn. Hun blev gift den 3. december 1977 i Ulstrup kirke med Egon Heilskov Sørensen, der er født den 12. januar 1952 i Farsø sogn som søn af husmand Alfred Sørensen og hustru Alice Heilskov Pedersen.

Bosat: Skovlvejen 3, Lille Binderup, Aars.

Erna Andersen gik i skole i Hornum i 10 år, de sidste 3 år på realskolen. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars stod hun i lære som ekspeditrice hos Monrad Manufaktur i Hornum og var ansat samme sted til 1986. De følgende år til 1991 var hun ansat hos Shell Service i Aars, og hun har siden været medhjælpende hustru ved landbruget.

Egon Heilskov Sørensen gik i skole i Grønnerup og Strandby, i alt 7 år. Han gennemgik uddannelse ved landbruget. Desuden var han elev på Asmildkloster landbrugsskole i 1 år, og i 1971–1972 var han indkaldt til militærtjeneste i Holstebro. I perioden 1974–1977 arbejdede han som montør hos Turbovent A/S i Aars. Den 15. oktober 1977 købte han gården Våsevang med 65 tdr. land og 40 køer, og året efter købtes en ejendom på 18 tdr. land, hvorefter der blev bygget ny stald til 70 køer. Desuden købte ægteparret i 1992 en gård på 82 tdr. land, hvor der er fedesvin, og derudover har de 100 tdr. land i forpagtning.

IV.C.5.k.2)a)

Martin Heilskov Sørensen er født den 14. december 1979 i Farsø.

Han er studerende.

IV.C.5.k.2)b)

Marianne Heilskov Sørensen er født den 8. juli 1981 i Farsø.

Hun er studerende.

IV.C.5.k.3)

Bent Holm Andersen er født den 9. marts 1960 i Løgstør. Han blev gift den 21. april 1984 i Flejsborg kirke med Grethe Beck Nielsen, der er født den 23. august 1962 i Ulstrup som datter af landmand Aage Engberg Nielsen og hustru Ida Beck Jensen.

Bosat: Guldagervej 12, Gatten, Løgstør.

Bent Holm Andersen gik i skole i Hornum i 7 år og havde derefter 1 års ophold på Havbro ungdomsskole. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i 1 år, hvorpå han stod i lære som mekaniker hos J. C. Nielsen i Hornum. Efter at være blevet udlært arbejdede han som mekanikersvend til 1988, hvorpå han var ansat som chauffør hos et betonfirma i Aars og hos Finn

Nielsen i Gatten. Siden 1992 har han drevet eget autoværksted i Gatten under navnet Bents Auto. – I fritiden virker han som træner i idrætsforeningen i Vester Hornum.

Grethe Beck Nielsen gik i skole i Hornum i 9 år, hvorpå hun havde 1 års ophold på Hanherreds ungdomsskole. Efter at have gennemgået EFG-basisåret på handelsskolen i Aars kom hun i 1980 i lære som ekspedient/kommis hos Gunner Have i Hornum. Siden 1987 har hun været ansat ved Post Danmark, hvor hun begyndte som postarbejder og nu er postbudformand. – Grethe Beck Nielsen er aktiv indenfor Postens Idrætsforening. I fritiden træner hun ungdomshold i idrætsforeningen i Vester Hornum.

IV.C.5.k.3)a)

Morten Holm Andersen er født den 19. februar 1984 i Aalborg.

IV.C.5.k.3)b)

Rene Holm Andersen er født den 12. maj 1986 i Aalborg.

IV.C.5.1.

Agner Nielsen er født den 5. oktober 1935, og han døde ugift den 12. maj 1993.

IV.C.6.

Nielsine Rasmussen er født den 2. maj 1900 i Tolstrup, Aars sogn, og hun døde ugift den 28. november 1987. Ved sin død var hun bosat i Ebeltoft.

IV.C.7.

Frederik Rasmussen er født den 1. august 1902 i Tolstrup, Aars sogn, og han døde den 30. maj 1989 på sygehuset i Farsø. Han blev gift den 1. august 1926 i Gislum med Johanne Rasmine Rasmussen (=IV.E.4.). Hun er født den 10. juni 1904 i Gislum som datter af gårdejer Jens Christian Rasmussen (=IV.E.) og hustru Kirsten Marie Thomasdatter, og hun døde den 23. marts 1992 på plejehjemmet i Aars.

Frederik Rasmussen voksede op i Tolstrup og købte i 1926 en landejendom på Plantagevej 7 i Tolstrup. Sideløbende med driften af landbruget havde han forskelligt arbejde, bl.a. i tørvemosen. Siden blev han ansat ved eksportstaldene i Aars, hvor han arbejdede i flere år.

Johanne Rasmine Rasmussen var efter giftermålet medhjælpende ved landbruget, både i mark og stald. Desuden havde hun arbejde på skolen i Tolstrup, og siden passede hun en del gravsteder på kirkegården i Aars. – Sønnen Niels fortæller, at hun var meget aktiv med håndarbejde.

IV.C.7.a.

Jens Pugholm Rasmussen er født den 5. august 1926 i Gislum, og han døde den 20. januar 1978 på sygehuset i Farsø. Han blev gift den 2. februar 1946 på borgmesterkontoret i Løgstør med Karen Elisabeth Nielsen, der er født den 1. juni 1928 i Aars som datter af husmand Peder Christian Nielsen og hustru Sørine Nielsen.

Bosat: Gl. Tingvej 40 A, Aars.

Jens Pugholm Rasmussen gik i skole i Tolstrup og Gislum, i alt 7 år. Som 11-årig kom han ud at tjene som landbrugsmedhjælper hos sin morbror i Gislum og arbejdede siden ved landbruget forskellige steder på Aars-egnen til 1946, hvorpå han var fodermester på en gård i Tandrup i ca. 1 år. Sommeren 1947 arbejdede han i tørvemosen i Borremose, og dernæst var han murerarbejdsmand hos Gregers Nielsen i Aars til 1952, da han kom i lære som murer samme sted. Han blev

udlært i 1956 og fortsatte som svend hos læremesteren til 1962. Herpå var han kredstillidsmand og opmåler i Murerforbundet i Himmerland og Hanherred til sin død i 1978. – Jens Pugholm Rasmussen blev valgt til kasserer for Murerforbundet i Aars i 1960 og sad i mange år i bestyrelsen i Aars. Deuden var han i flere år medlem af menighedsrådet i Aars og i en årrække medlem af bestyrelsen for Socialdemokratisk Vælgerforening.

Karen Elisabeth Nielsen gik i skole i Aars og Overlade, i alt 7 år. Hun var ung pige i huset dels i Ajstrup og dels hjemme hos forældrene til 1946, da hun blev gift. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmor til 1958, hvor hun fik ansættelse som slagteriarbejder på fjerkræslagteriet i Aars. Her arbejdede hun til 1967, og de følgende år til 1988, da hun gik på efterløn, var hun ansat som lagerarbejder hos Lyngsø Elektronik, Aars.

Ægteparret har været bosat i Tandrup og senest i Aars.

IV.C.7.a.1)

Henning Pugholm Rasmussen er født den 2. maj 1946 i Tandrup, Aars sogn. Han blev gift den 17. november 1973 i Aars kirke med Jytte Viborg Christensen, der er født den 8. juni 1950 i Aars som datter af chauffør Ejnar Farsø Christensen og hustru, hjemmehjælper Sonja Viborg Nielsen.

Bosat: Løvsangervej 12, Aars.

Henning Pugholm Rasmussen tog realeksamen i Aars i 1964 og blev udlært som tømrer i Aars i 1968. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Jyske Trænregiment i Hvorup, hvorfra han hjemsendtes i 1969, læste han til bygningsingeniør på teknikum i Aalborg og blev dimitteret i 1973. Herpå arbejdede han 2 år hos lokale firmaer, og dernæst var han ansat 4 1/2 år ved Himmerlands Samvirkende Landboforeninger, hvor han var beskæftiget med projektering af landbrugsbyggeri. Endvidere arbejdede han 1/2 år i et rådgivende ingeniørfirma i Aalborg, inden han i september 1981 blev ansat som bygningstaksator i Topsikring (nu Topdanmark). I dag har han stilling som cheftaksator i forsikringsselskabet.

Jytte Viborg Christensen gik i skole i Aars i 9 år. Hun var ung pige i huset i 1 år, hvorpå hun stod i lære som frisør hos Lis Damborg i Aars og blev udlært i 1971. Herpå arbejdede hun som assistent hos læremesteren samt på en salon i Farsø. Fra 1979 til 1987 havde hun forskellige jobs, bl.a. som kasseassistent i et supermakred. I 1987–1988 gennemgik hun uddannelse til sygehjælper i Hobro, hvorefter hun havde vikariat på plejehjem. Hun er nu ansat ved hjemmeplejen i Aars kommune.

IV.C.7.a.1)a)

Jacob Rasmussen er født den 15. april 1975 på sygehuset i Farsø.

Bosat: Løvsangervej 12, Aars.

Jacob Rasmussen tog 9. klasses eksamen i 1991 og HH-eksamen i 1994. Han har siden været ansat i Aars Bank, hvor han er uddannet som bankassistent. Fra 1. november 1998 har han søgt orlov i 1/2 år med henblik på en rejse til Australien.

IV.C.7.a.1)b)

Morten Rasmussen er født den 2. juni 1979 på sygehuset i Farsø.

Bosat: Løvsangervej 12, Aars.

Morten Rasmussen tog 9. klasses eksamen i 1995 og matematisk studentereksamen fra Vesthimmerlands gymnasium i 1998.

IV.C.7.a.2)

Per Rasmussen er født den 4. juni 1948 i Tandrup, Aars sogn. Han blev gift den 20. maj 1974 i Aars kirke med Kirsten Jytte Michelsen, der er født den 18. juni 1952 i Aars som datter af

malermester Claus Konrad Michelsen og hustru Grete Kristensen.

Bosat: Stærevej 8, Aars.

Per Rasmussen tog realeksamen i Aars i 1966. Han blev udlært som mekaniker og læste siden til maskinmester, hvorpå han var maskinmester i rederiet Ove Skou i 2 år. Dernæst var han ansat som underværkfører i elektronikvirksomheden Søren T. Lyngsø i 2 år, som værkfører hos Jyden Bur i 2 år og dernæst som afdelingsleder og produktionschef på Migatronic i 19 år. Sideløbende med sit arbejde drev han i årene 1984–1990 virksomheden P.R. Industri i Aars.– Per Rasmussen har i årenes løb haft forskellige bestyrelsesposter, bl.a. på Migatronic. – Han har i mange år været aktiv bryder i Aars brydeklub og har vundet flere jyske mesterskaber. Han har siddet i bestyrelsen for brydeklubben i flere år og var formand fra 1988 til 1992.

Kirsten Jytte Michelsen tog realeksamen i Aars i 1969, og efter at have taget handelseksamen blev hun uddannet i Den Danske Bank, hvor hun var ansat i 6 år. Siden 1980 har hun haft ansættelse i Unibank.

IV.C.7.a.2)a)

Kim Rasmussen er født den 18. december 1973 i Farsø.

Bosat: Løgstørvej 31, Aars.

Kim Rasmussen tog 10. klasses udvidede afgangseksamen, hvorpå han blev uddannet som værktøjsmager på Grundfos i Bjerringbro. Under uddannelsen var han i 3 måneder udvekslingslærling i Sydtykland. Han læser nu til maskinmester i Aalborg. – Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Herning.

IV.C.7.a.2)b)

Bo Rasmussen er født den 7. december 1975 i Aalborg.

Bosat: Odinsvej 127, Frederikshavn.

Bo Rasmussen tog matematisk studentereksamen fra V.H.G. i Aars i 1995, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Dronningens Livregiment som motorordonnans foretog han en 9 måneders rejse til bl.a. New Zealand, Australien og Indonesien. I 1997 påbegyndte han maskinmesterstudiet i Frederikshavn, og i 1998 begyndte han tillige at læse til merkonom.

IV.C.7.a.2)c)

Lise Rasmussen er født den 14. juli 1987 i Aars.

IV.C.7.b.

Kristian Rasmussen er født den 25. marts 1928 i Tolstrup, Aars sogn, og han døde ugift den 25. januar 1989 i Aars.

Kristian Rasmussen gennemgik 7 års skolegang i Tolstrup, hvorpå han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i omkring 20 år og dernæst som murerarbejdsmand i ca. 15 år. De sidste år, inden han gik på efterløn, var han ansat ved Aars kommune.

IV.C.7.c.

Dagny Kirstine Rasmussen er født den 9. oktober 1930 i Tolstrup, Aars sogn, og hun døde den 24. januar 1992 i Gislum. Hun blev gift den 17. december 1950 i Aars kirke med Marius Christian Bertelsen. Han er født den 11. august 1923 på Mølholt Mark, Hals sogn, som søn af statshusmand Niels Anton Marius Bertelsen og hustru Oda Kirstine Hansen, og han døde den 28. november 1994 i Gislum.

Dagny Kirstine Rasmussen havde inden giftermålet et højskoleophold, hvorpå hun var med–

hjælpende hustru ved landbrug og gartneri, bl.a. dyrkede hun jordbær, solbær og blomster. Desuden var hun Tupperware-forhandler i 15 år.

Marius Christian Bertelsen blev uddannet ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved livgarden i København. Siden købte han et husmandssted, hvor han både drev landbrug og gartneri, bl.a. dyrkede han sammen med hustruen jordbær, solbær og blomster.

IV.C.7.c.1)

Ingvard Bertelsen er født den 28. februar 1951 i Hals. Han blev gift den 28. februar 1981 i Åby kirke med Mariane Jensine Mortensen, der er født den 13. juli 1955 i Nyborg som datter af banearbejder Bo Manfred Mortensen og hustru Merete Marie Lorenzen.

Bosat: Kattedamsvej 94, Åbybro.

Ingvard Bertelsen gik i skole i Gislum og Aars, i alt 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper fra 1965 til 1969, hvorpå han havde ansættelse hos Thorvald Jørgensen i Bislev til 1973. Siden har han været beskæftiget som maskinfører, først hos Vagner Jensen i Åbybro, dernæst hos Kurt Nielsen i Nr. Halne 1976–1982 og de følgende år til 1991 forskellige andre steder. Fra 1991 har han været ansat som maskinfører hos Gunner Nielsen i Aars.

Mariane Jensine Mortensen gik i skole i Nyborg i 7 år. Hun havde plads som ung pige i huset på Fyn fra 1969 til 1971, hvorpå hun var fabriksarbejder forskellige steder, bl.a. på "Lynfrosen" i Nyborg. Fra 1981 til 1983 var hun beskæftiget som rengøringsassistent, og hun har siden haft ansættelse som sygehjælper på amtsplejehjemmet i Åbybro.

IV.C.7.c.1)a)

Henrik Bertelsen er født den 1. august 1979 i Åbybro.

Han tog 10. klasses eksamen fra Åbyskolen i Åbybro og gennemgik EFG-basisåret på teknisk skole i Aalborg, hvorpå han kom i lære som kleinsmed hos H. Plougmann i Svenstrup.

IV.C.7.c.1)b)

Helle Bertelsen er født den 11. marts 1984 i Åbybro.

IV.C.7.c.2)

Frits Bertelsen er født den 15. oktober 1952 i Gislum. Han blev gift den 26. juni 1976 i Suldrup kirke med Birgit Laustesen, der er født den 8. januar 1958 i Hobro som datter af formand Villy Laustesen og hustru, sygehjælper Lilly Stegelmann. Ægteskabet blev opløst i 1983.

Bosat: Præstevejen 41, Fjelsø, Aalestrup.

Frits Bertelsen gik i skole i Aars og Gislum, i alt 8 år. Han var beskæftiget ved landbruget fra 1967 til 1976 og havde i en periode plads som fodermester. Herpå var han arbejdsmand hos murermester Jens Justesen i Haverslev i ca. 5 år, og han har siden arbejdet som maskinfører hos forskellige firmaer i Himmerland, bl.a. hos Højgaard & Schultz.

Frits Bertelsen har børnene Allan og Winni med Birgit Laustesen og sønnen Dennis med Britta Christensen (født den 6. marts 1961).

IV.C.7.c.2)a)

Allan Bertelsen er født den 21. juli 1978 i Ravnkilde.

IV.C.7.c.2)b)

Winni Bertelsen er født den 21. juni 1979 i Suldrup.

IV.C.7.c.2)c)

Dennis Bertelsen er født den 3. september 1989 i Aars.

IV.C.7.c.3)

Dødfødt dreng, født i januar 1955.

IV.C.7.c.4)

Eva Bertelsen er født den 13. december 1955 i Gislum, og hun døde den 13. august 1962 på sygehuset i Aalborg af leukæmi.

IV.C.7.c.5)

Egon Bertelsen er født den 5. februar 1958 i Gislum. Han blev gift den 2. december 1978 i Gedsted kirke med Inge Winther Larsen, der er født den 2. maj 1958 i Aalborg. Ægteskabet blev ophævet i 1992, og Egon Bertelsen blev derefter gift anden gang den 13. maj 1995 med Inge Amdi Sørensen, der er født den 13. februar 1958.

Bosat: Bystrupvænget 43, Gedsted.

Egon Bertelsen gik i skole i Aars i 9 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i ca. 1 år, hvorpå han stod i lære som tømrer hos Alex Bach i Haverslev. Efter at have aftjent sin værnepligt på Hvorup kaserne 1981–1982 havde han ansættelse som montør hos Nordan Byg i Gedsted i omkring 2 år og siden som tømrer hos Fjordvejens Bygningservice i perioden 1986–1988. De følgende år til 1993 arbejdede han på Nican i Gedsted, og han har siden været ansat som tømrer hos Sørensen og Refsgaard i Møldrup. – Hans fritidsinteresser er bl.a. badminton og istandsættelse af biler.

Inge Winther Larsen er specialarbejder.

Inge Amdi Sørensen gik i skole i Hammershøj i 10 år, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Randers arbejdede hun på en fabrik i Bjerregrav ved Randers i ca. 2 år. Fra 1980 til 1984 var hun pædagogmedhjælper i Aalestrup, og de følgende år til 1991 var hun medhjælpende hustru i sin første ægtefælles vognmandsforretning. I perioden 1992–1993 gennemgik hun uddannelse til social- og sundhedsmedhjælper i Skive og fik ansættelse ved hjemmehjælpen i Gedsted. Siden maj 1996 har hun været ansat ved døgnplejen i Møldrup kommune. – Hendes fritidsinteresser er: badminton, svømning, håndarbejde, foto, haven og slægtsforskning.

Inge Amdi Sørensen medbragte i ægteskabet følgende børn: Jan Amdi Pihl, født den 18. juli 1976, Marianne Amdi Pihl, født den 1. august 1978, Bjørn Amdi Sloth, født den 9. november 1982 og Heidi Amdi Sloth, født den 13. februar 1985.

IV.C.7.c.5)a)

Mikael Winther Bertelsen er født den 5. september 1978 i Gedsted.

Bosat: Nørregade 3, Guderup, Nordborg.

Mikael Winther Bertelsen gik i skole i Gedsted i 9 år og tog derefter 10. klasse på Gudenådalens ungdomsskole i Ulstrup. Efter et år på teknisk skole i Viborg (elektronik) kom han i lære som elektronikmekaniker på Danfoss på Als. – Han har som barn været grøn spejder og er glad for natur- og friluftsliv, bl.a. deltager han i raftingture i Norge. Desuden er han aktiv indenfor badminton, både som spiller og træner.

IV.C.7.c.5)b)

Ulla Winther Larsen, der i 1993 fik navneændring fra Bertelsen, er født den 29. april 1980 i Gedsted.

Ulla Winther Larsen gik 8 år i folkeskolen og tog derpå 9. klasse på Levring efterskole og 10. klasse på Gudenådalens ungdomsskole. Herefter startede hun på teknisk skole i Silkeborg med henblik på uddannelsen til kok, og på nuværende tidspunkt er hun elev på Hannes Madsted i Fjerritslev. – Hendes fritidsinteresser er bl.a. fodbold og badminton.

IV.C.7.c.5)c)

Pia Winther Bertelsen er født den 24. februar 1983 i Gedsted.

Hun gik på Gedsted skole i 8 år og går nu i 9. klasse på Gudenådalens ungdomsskole. Hendes fritidsinteresser er syning og badminton.

IV.C.7.c.6)

Birthe Bertelsen er født den 4. maj 1965 i Gislum. Hun blev gift den 20. august 1988 i Gislum med Jørn Sørensen, der er født den 18. juni 1963 i Ulstrup som søn af landmand Herman Kristian Sørensen og hustru Krista Christoffersen.

Bosat: Blærevej 35, Aars.

Birthe Bertelsen tog 9. klasses eksamen fra Østermarksskolen i Aars og gennemgik EFG-basisåret på handelsskolen i Aars, hvorpå hun blev uddannet som kontorassistent i advokatfirmaet Tange og Nielsen i Aars 1982–1984. De følgende år til 1986 var hun kontorassistent hos advokat Jan Poulsen i Aalestrup, og herefter var hun ansat på kontoret hos Aalborg Amts Landboforening i Skalborg til 1990, da hun blev hjemmearbejdende husmor. Siden 1993 har hun haft ansættelse som distriktssekretær ved Buderupholm Statsskovdistrikt i Skørping, afbrudt af perioden 1995–1997, da hun havde orlov, medens familien var bosat i USA. – Birthe Bertelsen er aktiv skytte og har i ca. 8 år været sekretær og kasserer i skytteforeningen i Aars.

Jørn Sørensen tog 9. klasses eksamen fra Hornum skole i 1979 og matematisk studentereksamen fra gymnasiet i Aars i 1982, hvorpå han var arbejdsmand i et entreprenørfirma. I 1988 blev han dimitteret som civilingeniør fra Aalborg Universitetscenter, hvorefter han var undervisningsassistent på universitetet i Aalborg de følgende 8 måneder. Dernæst var han ansat som udviklingsingeniør hos D.C. Development i Aalborg og hos Cetelco i Støvring. I årene 1995–1997 var han udviklingsingeniør hos et firma i Boston, USA, og han har siden været ansat hos Analog Devices i Aalborg. – Hans hobby er riffelskydning, og han har bl.a. opnået sølvmedalje ved Danmarks mesterskaberne i 1982.

IV.C.7.c.6)a)

Charlotte Sørensen er født den 8. august 1990 i Blære.

IV.C.7.c.6)b)

Carina Sørensen er født den 19. august 1992 i Blære.

IV.C.7.d.

Frida Marie Rasmussen er født den 26. april 1934 i Tolstrup, Aars sogn. Hun blev gift den 14. august 1956 i Aars kirke med Ove Bernow Jespersen, der er født den 13. januar 1935 i Vinstrup på Sjælland som søn af husmand Aksel Viggo Jespersen og hustru Helga Kirstine Jensen.

Bosat: Bakkedalsvej 4, Kalundborg.

Frida Marie Rasmussen gik i skole i Tolstrup i 7 år. Hun var ung pige i huset i nogle år, hvorpå hun i 1953 flyttede til Holbæk og fik ansættelse på et pensionat og siden på De Gamles Hjem. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru i ægtefællens virksomhed til 1979, hvorefter hun var pædagogmedhjælper i en vuggestue i Kalundborg til 1989, da hun gik på efterløn.

Ove Bernow Jespersen gennemgik 7 års skolegang. Han stod i lære som tømrer i Svinninge, og efter at have aftjent sin værnepligt i bl.a. Holbæk og Tyskland startede han i 1964 egen tømrervirksomhed i Bjerger, som han drev til 1992, da han afhændede firmaet til sønnen Roan.

IV.C.7.d.1)

Roan Bernow Jespersen er født den 2. december 1956 i Holbæk, Tveje-Merløse sogn. Han blev gift den 12. april 1986 i Rørby kirke med Lone Jørgensen, der født den 3. november 1962 på sygehuset i Sæby som datter af mekaniker John Erik Jørgensen og hustru, kontorassistent Anne Lise Andersen.

Bosat: Søndervang 2, St. Fuglede.

Roan Bernow Jespersen er tømrermester. Han overtog i 1992 faderens virksomhed.

Lone Jørgensen er teknisk assistent.

IV.C.7.d.1)a)

Rune Bernow Jespersen er født den 30. august 1988 i Kalundborg.

IV.C.7.d.1)b)

Sara Bernow Jespersen er født den 8. april 1992 i Kalundborg.

IV.C.7.d.2)

Anita Bernow Jespersen er født den 31. oktober 1960 i Holbæk, Tveje-Merløse sogn. Hun blev gift den 2. juni 1990 i Lille Fuglede kirke med Per Lyngesen, der er født den 30. december 1961 i Kalundborg som søn af tømrer Egon Lyngesen og hustru Ragnhild Jenny Nielsen.

Bosat: Bymarken 42, Jerslev.

Anita Bernow Jespersen tog realeksamen og siden HF-eksamen. Hun blev færdiguddannet som sygeplejerske i 1984, hvorefter hun arbejdede på en intensivafdeling i omkring 9 år. Herefter blev hun uddannet som narkosesygeplejerske.

Per Lyngesen tog 10. klasses eksamen og den 1-årige handelsskoleeksamen, hvorpå han i 1979 kom ind til militæret. Han blev uddannet som sergent og havde fastansættelse som sådan til 1994. I perioden 1992-1994 blev han uddannet som informatikassistent, og han er nu ansat som sådan ved Told og Skat.

IV.C.7.d.2)a)

Nickolas Bernow Lyngesen er født den 30. april 1986 i Lille Fuglede sogn.

IV.C.7.d.2)b)

Casper Bernow Lyngesen er født den 9. februar 1988 i Lille Fuglede sogn.

IV.C.7.d.2)c)

Sophia Bernow Lyngesen er født den 25. marts 1993 i Lille Fuglede sogn.

IV.C.7.d.3)

Elena Bernow Jespersen er født den 31. oktober 1960 i Holbæk, Tveje-Merløse sogn. Hun blev gift den 25. maj 1985 i Kalundborg med Hans Aage Hertz Martinsen, der er født den 11. oktober

1947 i Kalundborg som søn af lokomotivfører Svend Aage Martinsen og hustru, skolesekretær Tove Jensen.

Bosat: Lundemarken 35, Kalundborg.

Elena Bernow Jespersen tog realeksamen og handelsskoleeksamen og har siden juli 1978 været ansat ved Nordvestsjælland Landbocenter, hvor hun nu er regnskabsassistent.

Hans Aage Hertz Martinsen har taget realeksamen, HH-eksamen og merkonomeksamen i regnskabsvæsen. Han blev uddannet i en tømmerhandel, hvorefter han var regnskabs- og EDB-chef på Carmen i 17 år. Siden april 1991 har han været administrationschef hos DLG i Ringsted.

IV.C.7.d.3)a)

Pernille Hertz Martinsen er født den 7. april 1985 i Kalundborg.

IV.C.7.d.3)b)

Jacob Hertz Martinsen er født den 11. april 1987 i Kalundborg.

IV.C.7.e.

Alfred Rasmussen.

Bosat: Bygaden 9, Ravnkilde, Arden.

IV.C.7.f.

Niels Rasmussen er født den 27. september 1939 i Tolstrup, Aars sogn. Han blev gift den 1. juni 1968 i Veggerby kirke med Ellen Olsen, der er født den 24. august 1930 i Sørup, Buderup sogn, som datter af landmand Martinus Olsen og hustru Thora Emilie Christensen.

Bosat: Veggerbyvej 130, Veggerby, Nibe.

Niels Rasmussen gik i skole i Tolstrup og Aars, i alt 7 år. Han havde plads som landbrugsmedhjælper fra 1954 til 1968 og tjente hos Chresten Schmidt i Veggerby samt på Svenstrupgården ved Aars. Fra 1969 til 1972 var han fabriksarbejder på Andersens Stålvarefabrik i Godthåb ved Aalborg, og de følgende år til 1977 var han murerarbejdsmand hos murermester Gudmund Christensen i Sebbersund. Dernæst arbejdede han på mejeriet i Bislev til 1985, og han har siden været ansat på Gøl pølsefabrik i Svenstrup.

Ellen Olsen gik i skole i Sørup i 7 år. Hun havde plads som ung pige i huset fra 1944 til 1948, hvorefter hun havde et ophold på Køng højskole på Fyn. Senere var hun beskæftiget indenfor hjemmeplejen. Siden giftermålet har hun været hjemmearbejdende husmor, bortset fra perioden 1972–1984, hvor hun var rengøringsassistent på friskolen i Veggerby.

IV.C.7.f.1)

Lisbeth Elna Rasmussen er født den 14. januar 1964 i København.

Bosat: Doravej 77, Aalborg.

Lisbeth Elna Rasmussen gik først på Veggerby friskole og siden på Suldrup skole, hvorpå hun var elev på Borremose ungdomsskole i 2 år. Hun gennemgik uddannelse til klinikassistent hos tandlæge P. Gylling i Aars fra 1981 til 1984 og var ansat samme sted til 1988. I perioden 1990–1991 arbejdede hun på friskolen i Veggerby, og hun læste nu til håndarbejds lærer i Nørresundby 1992–1995. Siden har hun været beskæftiget på Gøl pølsefabrik i Svenstrup.

IV.C.7.f.1)a)

Julie Nikoline Rasmussen er født den 18. marts 1989 i Farsø.

IV.C.7.f.2)

Gunnar Rasmussen er født den 8. august 1969 i Aalborg. Han blev gift den 18. maj 1996 i Nibe kirke med Lene Laulund Amling, der er født den 6. juli 1969 i Nibe som datter af svejser Henning Laulund og sygehjælper Annelise Amling.

Bosat: Lærkestien 10, Nibe.

Gunnar Rasmussen gik på friskolen i Veggerby og på Suldrup skole, hvorpå han var elev på Himmerlands idrætscenter i Haverslev. Efter 10 års skolegang kom han i lære som tømrer hos Jon Christensen i Vegger, hvor han udlærtes. Sin værnepligt aftjente han i Viborg 1990–1991, og han har siden været ansat som tømrersvend hos Hans Jørgen Christensen i Skørbæk.

Lene Laulund Amling gik i skole i Sebber og Farstrup, i alt 10 år. Fra 1986 til 1988 var hun elev på gymnasiet i Hasseris, og i 1989 kom hun i lære som klinikassistent hos Leif Møller Jensen og Søren Skovfo i Nibe. Efter at være blevet udlært var hun ansat samme sted til midten af maj 1996. Siden har hun været klinikassistent hos tandlæge Jens Peter Holm i Nibe.

IV.C.7.f.2)a)

Anne Amling Rasmussen er født den 5. juni 1993 i Aalborg.

IV.C.7.f.2)b)

Stine Amling Rasmussen er født den 22. september 1995 i Aalborg.

IV.C.8.

Ottoline Jensine Rasmussen er født den 26. august 1904 i Tolstrup, Aars sogn, og hun døde den 25. december 1972 på amtssygehuset i Århus. Hun blev gift den 21. april 1928 i Aars kirke med Ejnar Jensen Lynderup (=VIII.A.1). Han er født den 1. april 1899 i Aars som søn af Pouline Jensen Lynderup og Søren Peter Christensen, og han døde den 3. august 1984 på sygehuset i Farsø.

Ejnar Jensen Lynderup var landmand og havde en ejendom i Gundestrup.

Datteren Paula fortæller følgende om forældrene : " Min far var en meget nøjsom mand – og en hjemmets mand. Da han flyttede til Aars, gik han tur i byen hver dag eller cyklede en tur.

Min mor var også en nøjsom kvinde. Hun passede hjemmet og var med i stalden. De sidste år hun levede, havde hun sukkersyge og dårligt hjerte. Hun var meget dygtig til håndarbejde, især broderi, og hun var meget glad for blomster og haven."

IV.C.8.a.

Paula Lynderup er født den 29. april 1929 i Gundestrup, Aars sogn. Hun blev gift den 25. oktober 1954 i Aars kirke med Gunnar Jensen. Han er født den 21. oktober 1921 i Engelstrup som søn af landmand Jeppe Johan Jensen og hustru Nielsine Lemvine Jensen, og han døde den 1. april 1978 i Hornum.

Bosat: Stadionvej 1, Hornum, Aars.

Paula Lynderup gik i skole i Gundestrup i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru på de gårde, hvor ægtefællen var fodermester, og siden var hun beskæftiget på sækkefabrikken Bates i Nørresundby 1968–1970. I årene 1971–1980 arbejdede hun på fjerkræslagteriet i Aars, og fra 1986 til 1992 var hun specialarbejder på jernstøberiet i Aars. I 1992 gik hun på efterløn.

Gunnar Jensen gik i skole i Aars i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper til 1954, hvorpå han havde plads som fodermester i Oustrup i 2 år og på gården Rostrup Søndergård i 12 år fra 1956 til 1968. De følgende år til 1977 var han ansat som arbejdsmand hos Rasmussen og Stisager i Aalborg.

IV.C.8.a.1)

Bente Lynderup er født den 5. september 1954 i Århus. Hun blev gift den 7. november 1981 på rådhuset i Aars med Kjeld Poulsen, der er født den 9. november 1951 som søn af landmand Henrik Poulsen og hustru Kamma. Ægteskabet blev ophævet i 1996. – Bente Lynderup har siden fået slettet efternavnet Poulsen.

Bosat: Engtoften 22, Aars.

Bente Lynderup gik i skole i Simested, Vokslev, Nibe og Aars, i alt 10 år. Hun blev udlært som ekspedient i Rolds Marked i Aars, hvorpå hun var ekspeditrice hos en slagter i Aalborg i ca. 1 år. Fra 1975 til 1992 havde hun ansættelse hos Lyngsø i Aars, afbrudt af perioden 1987–1988, hvor hun arbejdede hos firma Cetelco i Støvring. Siden 1993 har hun været ansat som teknisk assistent hos Lasat i Nibe.

IV.C.8.a.1)a)

Brian Lynderup Poulsen er født den 26. april 1977 i Farsø.

Bosat: Dr. Holmvej 24, Aars.

Brian Lynderup Poulsen blev udlært som mekaniker den 31. august 1998 og er nu ansat som chauffør hos Benny Skovsen, Randers.

IV.C.8.a.1)b)

Anette Lynderup Poulsen er født den 19. januar 1981 i Farsø.

IV.C.8.a.2)

Karen Lynderup er født den 21. januar 1956 i Aars. Hun lever sammen med Bjarne Nielsen, der er født den 13. april 1962 i Vaarst, Gunderup sogn, som søn af specialarbejder Villy Laurits Nielsen og hustru, rengøringsassistent Doris Marie Jørgensen.

Bosat: Vaarst Smedevej 2, Gistrup.

Karen Lynderup gik i skole i Vokslev, Nibe og Hornum, i alt 10 år. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars var hun ansat som monitrice hos Søren T. Lyngsø i Aars fra 1976 til 1987. Derpå fik hun ansættelse hos Mekoprint i Aalborg som specialarbejder. – Karen Lynderup var medlem af lottekorpsset i Aars 1978–1983. I 1983 blev hun kåret til årets sportsmand i Aars.

Bjarne Nielsen gik i skole i Vaarst og Gistrup, i alt 10 år. Siden 1980 har han været beskæftiget som specialarbejder og var først ansat hos S.P. Jensen og Søn i Svenstrup. Fra 1990 har han arbejdet hos NCO Kabel og Rør i Aars. – Hans hobby er fodbold.

IV.C.8.a.3)

Erling Lynderup Jensen er født den 1. september 1958 i Rostrup ved Nibe. Han blev gift den 1. september 1988 på rådhuset i Løgstør med Kirsten Øland Larsen, der er født den 26. juni 1962 i Kølby, Farstrup sogn, som datter af husmand Harald Willy Øland Larsen og hustru, sygehjælper Elisabeth Simonsen.

Bosat: Dragsdalvej 10, Løgstør.

Erling Lynderup Jensen gik i skole i Vokslev, Nibe og Hornum, i alt 10 år. Fra 1975 til 1978 havde han forskellige jobs indenfor landbruget, og efter at have aftjent sin værnepligt ved livgarden var han beskæftiget en tid som specialarbejder på møbelfabrikken i Aars. Fra 1980 til 1995 var han ansat som hhv. specialarbejder og maskinfører hos Aggersund Kalkværk, og han har siden arbejdet i murerfirmaet Henriksen og Madsen i Løgstør. – Erling Lynderup Jensen har været formand for friskolen i Vilsted siden 1992. Fra 1986 til 1993 var han formand for jagtforeningen i Vilsted.

Kirsten Øland Larsen gik i skole i Farstrup i 10 år, og efter at have taget den 1-årige handels-skoleeksamen i Aars stod hun i lære som butiksassistent. Siden 1982 har hun været fastansat i Brugsen i Løgstør og har fra 1993 arbejdet i slagterafdelingen.

IV.C.8.a.3)a)

Maria Øland Jensen er født den 15. oktober 1983 i Nibe.

Hun har gået på Vilsted friskole i 9 år og er på nuværende tidspunkt elev på Borremose efterskole.

IV.C.8.a.3)b)

Paw Øland Jensen er født den 21. april 1991 i Farsø.

Han går på Vilsted friskole.

IV.C.8.b.

Thea Lynderup er født den 24. april 1931 i Gundestrup, Aars sogn. Hun blev gift den 6. august 1955 i Aars kirke med Peter Verner Hansen, der er født den 11. november 1926 i Grevinge som søn af husmand Anton Valdemar Hansen og hustru Ane Dorthe Marie Sørensen.

Bosat: Bellisvej 4, Hammel.

Thea Lynderup gik i skole i Gundestrup i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet og arbejdede bl.a. på De Gamles Hjem i Uggerløse. Desuden havde hun et ophold på Engelsholm højskole sommeren 1954. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmor til 1971, da hun fik ansættelse som specialarbejder på AMI i Åbyhøj. Fra 1973 til 1993, da hun gik på efterløn, var hun ansat som specialarbejder på Nordisk Wavin i Hammel.

Peter Verner Hansen gik i skole i Udby i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder til 1950, hvorpå han var fodermester på Sandholm i Uggerløse til 1954 og derefter på Kalstrup ved Nibe 1955–1956. Dernæst var han fodermester på Vissegård ved Gug i ca. 2 år og på Striben i Langholt i omkring 5 år, hvorefter han var fodermester på godset Frijsenborg ved Hammel fra 1965 til 1972. De følgende år til 1988, da han gik på efterløn, var han ansat som specialarbejder på Nordisk Wavin i Hammel.

IV.C.8.b.1)

Grethe Lynderup Hansen er født den 15. maj 1956 på Kalstrup Mark, Veggerby sogn. Hun lever sammen med Per Vincentz Poulsen, der er født den 6. november 1950 i Selling, Ødum sogn, som søn af gårdejer Vincentz Poulsen og hustru Kirstine Marie Severinsen.

Bosat: H.C. Andersensvej 48, Hadsten.

Grethe Lynderup Hansen gik i skole i V. Hassing samt i Hammel, hvor hun tog realeksamen. I skoleåret 1973–1974 var hun elev på et gymnasium i Århus, og de følgende år til 1978 arbejdede hun som servitrice på Sabro Kro og på Johns Bodega i Hammel. Hun har fra 14. maj 1979 været ansat som montrice hos Carlo Gavazzi i Hadsten. I årene 1986–1990 var hun tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads i Hadsten.

Per Vincentz Poulsen gik i skole i Selling, Ødum og Hadbjerg, i alt 7 år. I 1966–1967 havde han ophold på Frijsenborgegnens ungdomsskole i Hammel og var sideløbende beskæftiget som landbrugmedhjælper. Siden 1968 har han været ansat hos Rye Andersen A/S, Hadsten Maskinstation, først som traktorfører og fra 1976 som chauffør. Ansættelsesforholdet var afbrudt af perioden februar 1971 – februar 1972, da han aftjente sin værnepligt i Farum og Sjælsmark.

IV.C.8.b.1)a)

Jesper Vincentz Lynderup Poulsen er født den 17. juni 1978 på sygehuset i Silkeborg.

Bosat: H.C. Andersensvej 48, Hadsten.

Jesper Vincentz Lynderup Poulsen tog 9. klasses eksamen fra Hadbjerg skole i 1994 og HH-eksamen fra handelsskolen i Paderup i 1997. Herpå var han chauffør hos Rye Andersen A/S i Hadsten indtil april 1998, da han indkaldtes til militærtjeneste ved Prinsens Livregiment i Viborg. Den 1. august 1998 blev han udnævnt som menig gruppefører/forsyningsbefalingsmand. – Hans fritidsinteresse er fodbold. Han er selv aktiv fodboldspiller, og desuden virker han som træner for et pighold.

IV.C.8.b.2)

Jan Lynderup Hansen er født den 17. april 1962 i V. Hassing sogn. Han blev gift den 11. april 1987 i Hammel kirke med Janne Thomsen, der er født den 5. marts 1962 i Østbirk som datter af mekaniker Jørn Thomsen og hustru Birthe Damsgaard Laursen.

Bosat: Vestervangsvej 32, Hammel.

Jan Lynderup Hansen gik på Østervangskolen i Hammel i 10 år. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Århus stod han i lære som reservedelsekspedient i Hasle ved Århus 1980–1982. Han har siden været ansat hos Nordisk Wavin i Hammel som kørselsplanlægger.

Janne Thomsen gik på Østervangskolen i Hammel i 10 år. Hun stod i lære som ekspedient hos Anki Sko i Hammel, og i årene 1984–1986 arbejdede hun på Nordisk Wavin. Siden har hun haft ansættelse som dagplejer ved Hammel kommune.

IV.C.8.b.2)a)

Pia Lynderup Hansen er født den 2. maj 1981 i Hammel.

IV.C.8.b.2)b)

Ninna Lynderup Hansen er født den 23. juni 1988 i Hammel.

IV.C.8.c.

Jelva Lynderup er født den 7. juli 1937 i Gundestrup, Aars sogn. Hun blev gift første gang med Allan Nielsen, der er født den 28. oktober 1941, og hun blev gift anden gang den 20. december 1969 på Århus rådhus med Agner Johannes Lauritsen. Han er født den 27. oktober 1925 i Århus, Vor Frue sogn, som søn af arbejdsmand Ingvard Lauritzen og hustru Jensine Petrea Jensen, og han døde den 4. juli 1982 i Århus.

Bosat: Louisevej 4, Brabrand.

Jelva Lynderup gik i skole i Gundestrup og Aars, i alt 10 år. Hun blev udlært som kontorassistent i en jern- og stålforretning i Aars og blev i 1959 ansat hos Simoni (kul og koks) i Aalborg. I 1960 rejste hun til Århus og fik ansættelse som kontorassistent hos Sabroe, hvor hun var beskæftiget indtil giftermålet, da hun blev hjemmearbejdende husmor. Siden 1986 har hun været ansat på Statsbiblioteket i Århus, hvor hun nu er overassistent.

Agner Johannes Lauritsen gik i skole i Århus i 7 år. Han var i flere år ansat som lagerforvalter på Dansk Maltcentral i Århus, afbrudt af militærtjeneste.

Jelva Lynderup har i sit første ægteskab datteren Lillian og i andet ægteskab døtrene Helle og Gitte.

IV.C.8.c.1)

Lillian Lynderup Lauritsen er født den 16. februar 1962 i Viby J.

Bosat: Jernaldervej 233, Århus V.

Lillian Lynderup Lauritsen gik på Nordgårdskolen i Brabrand i 9 år, hvorpå hun var elev på Langkær gymnasium i 1 år og derefter på Århus Akademi. Hun tog studentereksamen i 1982, hvorefter hun studerede geologi ved Århus Universitet i ca. 1 år. Dernæst læste hun til lærer på Marselisborg seminarium og blev dimitteret i 1989. Hun har siden været ansat som lærer på Nordgårdskolen i Brabrand. – Lillian Lynderup Lauritsen har været aktiv svømmer og træner i svømmeklubben IHF, Århus.

Lillian Lynderup Lauritsen har datteren Maja med Johan Valdemar Jensen, der er født den 3. maj 1948. Han er dimitteret som cand.phil. fra Århus Universitet i 1979.

IV.C.8.c.1)a)

Maja Lynderup Jensen er født den 3. maj 1983 i Århus.

Hun har gået på N. Kochs skole i Århus og på Engdalskolen i Brabrand. Hendes interesser er musik og teater.

IV.C.8.c.2)

Helle Lynderup Lauritsen er født den 7. juli 1968 i Århus. Hun lever sammen med Flemming Hürwitz Kristensen, der er født den 15. oktober 1969 i København, Helligkors sogn, som søn af bogholder Erik Bernhard Kristensen og hustru, dagplejer Bente Bitten Hürwitz Andersen.

Bosat: Bondeshøjvej 1 A, Vitten, Hinnerup.

Helle Lynderup Lauritsen gik på Tovshøjskolen i Brabrand i 10 år. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Århus blev hun den 1. januar 1987 ansat som kontorelev hos Jydsk Varmekedelfabrik i Brabrand. Hun blev udlært den 31. december 1988, hvorefter hun i 1990–1992 var ansat som kontorfunktionær på Statsbiblioteket i Århus. Siden januar 1997 har hun været fastansat samme sted. – Helle Lynderup Lauritsen har været aktiv svømmer i IHF, Århus, og har flere gange været jysk mester.

Flemming Hürwitz Kristensen gik på Engdalskolen i Brabrand i 10 år. Han blev udlært som klejnsmed hos Rich. Thomsen i Brabrand i 1991 og gik sideløbende med uddannelsen på teknisk skole. Efter at have arbejdet 1 års tid på Århus Maskinfabrik kom han i 1992 tilbage til lærepladsen i Brabrand og har siden arbejdet samme sted. – Flemming Hürwitz Kristensen har kørt motocross i Århus Motorklub 1983–1992 og blev jysk mester i 1989. Siden 1993 har han kørt mountainbike og har opnået 2 jyske mesterskaber.

IV.C.8.c.2)a)

Helena Lynderup Kristensen er født den 26. januar 1997 på Skejby sygehus.

IV.C.8.c.3)

Gitte Lynderup Lauritsen er født den 28. april 1971 i Brabrand.

Bosat: Kantorvænget 5, Risskov.

Gitte Lynderup Lauritsen tog 9. klasses eksamen i 1987 og nysproglig studentereksamen fra statsgymnasiet i Århus i 1990. Efter at have læst på handelshøjskolen i Århus i 1 år arbejdede hun en tid på Danmarks Lærerhøjskoles bibliotek og begyndte derefter på købmandsskolen, hvorfra hun tog HH-eksamen i 1993. I 1995 blev hun udlært som kontorassistent i Revisionsfirmaet Else Høy ApS, og siden februar 1997 har hun været ansat som bogholder hos DeFacto, Risskov. Sideløbende med sit arbejde har hun læst italiensk på aftenskole. – Hendes fritidsinteresser er bl.a. svømning, tennis og aerobic.

IV.C.8.d.

Erling Lynderup er født den 26. marts 1939 i Gundestrup, Aars sogn. Han blev gift den 2. november 1991 på rådhuset i Aars med Erna Thorsen Larsen, der er født den 15. januar 1947 i Skivum som datter af landmand Jens Larsen og hustru Rigmor Elly Thorsen.

Bosat: Rasdalvej 1, Aars.

Erling Lynderup gik i skole i Gundestrup og Aars, i alt 7 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper fra 1953 til 1960, afbrudt af militærtjeneste på Nr. Uttrup kaserne 1958–1959. Efter at have haft et ophold på Malling landbrugsskole 1960–1961 havde han ansættelse som traktorfører på Gundestrup Maskinstation til januar 1967, da han kom i lære som smed ved Gundestrup Smede og Maskinværksted. I august 1970 købte han ejendommen Dalhus i Gundestrup, hvorfra han siden har drevet egen smedeforretning.

Erna Thorsen Larsen gik i skole i Skivum i 7 år og havde desuden 1/2 års ophold på Havbro ungdomsskole. I 1963 fik hun ansættelse som køkkenassistent på Aars Hotel, og i 1968 fik hun stilling som kokkepige på Smedeskolen i Aars. Fra 1970 til 1972 arbejdede hun som tarmrenser på svineslagteriet i Aars, hvorefter hun var medhjælpende hustru til 1994. Siden har hun været ansat på Danpo i Aars.

IV.D.

Karen Kirstine Lovise Rasmussen er født den 29. august 1863 i Pugholm, Aars sogn. Hun blev gift den 6. november 1891 i Aars med Ingvar Nielsen. Han er født den 4. december 1865 i Nyrup, Gislum sogn, som søn af gårdmand Niels Andersen og hustru Johanne Marie Pedersdatter, og han døde den 23. februar 1910 på Nyrup Mark, Gislum sogn.

Ingvar Nielsen var gårdmand i Nyrup.

I ægteskabet er børnene IV.D.1.–IV.D.2.

IV.D.1.

Marie Frederikke Nielsen er født den 10. oktober 1892 i Nyrup, Gislum sogn, og hun døde den 15. maj 1915 i Nyrup. Hun blev gift den 23. juli 1914 i Gislum kirke med Peder Christensen. Han er født den 19. august 1886 i Grynderup som søn af husmand Kresten Thorsgaard Christensen, og han døde den 20. juli 1970 i Aars.

Marie Frederikke Nielsen gik i skole i Gislum i 7 år og var derefter beskæftiget hjemme indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Ryslinge højskole.

Peder Christensen gik i skole i Grynderup i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper, hvorpå han var bestyrer af Solsiggård i Nyrup fra 1912 til 1925. Herefter købte han en ejendom i Overlade, som han drev til 1933, da han købte Solsiggård på 57 tdr. land. Han drev gården til 1959, hvorpå han solgte ejendommen til datteren og svigersønnen og gik på pension.

IV.D.1.a.

Ingeborg Christensen er født den 8. november 1914 i Nyrup, Gislum sogn. Hun blev gift den 28. november 1937 i Gislum kirke med Tage Præstegaard. Han er født den 23. april 1912 i Troelstrup ved Aars som søn af gårdejer Kristian Andersen Præstegaard og hustru Kirstine Rold Jensen, og han døde den 31. januar 1983 i Aars.

Bosat: Solbakken 38, Aars.

Ingeborg Christensen gik i skole i Gislum og Overlade, i alt 7 år. Ellers var hun beskæftiget ved husgerning hjemme på gården indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Hadsten husholdningsskole.

Tage Præstegaard gennemgik 7 års skolegang og var derefter beskæftiget ved landbruget indtil giftermålet, hvorpå han købte en ejendom på 14 tdr. land i Ranum. Denne drev han til 1959, da han overtog hustruens fødegård, Solsiggård i Nyrup. Gården blev siden overtaget af sønnen Erik. –

Tage Præstegaard var medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen og planteavlsudvalget, medens familien boede i Ranum. Desuden var han i flere år formand for hesteavlsforeningen. I 1950-erne sad han i bestyrelsen for andelssvineslagteriet i Løgstør, og fra 1962 til 1973 var han medlem af bestyrelsen for Aars-egnens mejeriselskab. Derudover var han medlem af Gislum-Vognsild sogneråd 1966-1970.

IV.D.1.a.1)

Erik Præstegaard er født den 31. januar 1939 i Ranum. Han blev gift den 1. august 1964 i Overlade kirke med Bente Irene Fragtrup, der er født den 15. november 1943 i Løgstør som datter af arbejdsmand Jens Jensen Fragtrup og hustru Else Kirstine Sørensen.

Bosat: Nyrupvej 6, Aars.

Erik Præstegaard gik i skole i Ranum i 7 år og havde desuden et ophold på Havbro ungdomsskole 1954-1955. Han tjente som landbrugsmedhjælper hos Henrik Worm Nielsen i Vilsted, og efter at have haft et ophold på Frederiksborg højskole 1957-1958 blev han medhjælper hjemme på Solsiggård. I 1967 fik han halvpart i gården, og i 1977 overtog han den anden halvdel. Gården, der på det tidspunkt havde et tilliggende på 85 tdr. land, blev drevet som almindeligt kvægbrug. De seneste år har der været bortforpagtet 40 tdr. land. Sønnen Jørn har nu halvpart i ejendommen.

Bente Irene Fragtrup gik i skole i Overlade i 7 år. Hun var ung pige i huset i ca. 1 år, hvorpå hun stod i lære som ekspedient i Løgstør. I 1963 fik hun ansættelse som kassedame hos Ester Nielsen i Aalestrup, og dernæst var hun kontorassistent hos Forsikringsselskabet Himmerland i Aars fra 1964 til 1992. Siden har hun været hjemmearbejdende husmor.

IV.D.1.a.1)a)

Jørn Præstegaard er født den 1. juli 1968 i Aars. Han blev gift den 24. september 1994 i Gislum med Charlotte Lilian Frederiksen, der er født den 23. april 1971 på sygehuset i Nykøbing F. som datter af landmand Kristian Ejlif Frederiksen og hustru Else Marie Jensen.

Bosat: Gislumvej 98, Aars.

Jørn Præstegaard tog 10. klasses eksamen fra Østermarkskolen i Aars i 1985, og efter at have gennemgået EFG-basisåret indenfor jern og metal på teknisk skole i Aars havde han et grundskoleophold på Lundbæk landbrugsskole i 1987. I 1988 aftjente han sin værnepligt på Hvorup kaserne, og herpå havde han ansættelse som fodermester på SJF Horsens. Siden var han i praktik hos en landmand i Århus og dernæst medhjælper ved landbruget på Bygholm landbrugsskole. Han afsluttede uddannelsen som landmand på Bygholm i januar 1993 og har siden arbejdet hjemme på Solsiggård. I 1994 fik han halvpart i gården.

Charlotte Lilian Frederiksen tog 9. klasses eksamen i Maribo, hvorpå hun var ung pige i huset i ca. 2 år. Efter at have haft et ophold på husholdningsskolen i Vejle i 1989 gennemgik hun uddannelse til køkkenleder og var i praktik på Vejlefjordskolen samt på Bygholm landbrugsskole. Ind imellem havde hun skoleophold i Århus, og det var også her hun afsluttede uddannelsen. Siden hun blev færdiguddannet har hun arbejdet som køkkenassistent forskellige steder, bl.a. på teknisk skole i Aars.

IV.D.1.a.1)a)1))

Mathias Præstegaard er født den 6. oktober 1995 i Gislum.

IV.D.1.a.1)a)2))

Line Præstegaard er født den 9. august 1998 i Gislum.

IV.D.1.a.1)b)

Lone Præstegaard er født den 1. marts 1972 i Aars.

Bosat: Vestermarievej 64, Aakirkeby.

IV.D.1.a.2)

Karen Marie Præstegaard er født den 27. august 1944 i Ranum sogn. Hun blev gift den 23. juli 1966 i Gislum kirke med Peter Møller, der er født den 21. april 1944 i Nr. Rind, Låstrup sogn, som søn af gårdejer Niels Christian Nielsen Møller og hustru Gerda Marie Andersen.

Bosat: Nørregade 31 A, Farsø.

Karen Marie Præstegaard gennemgik 7 års skolegang og havde desuden et ophold på Havbro ungdomskole. Hun blev udlært i Agnethe Langkjærs trikotageforretning i Farsø og overtog senere forretningen, som hun drev sammen med sin ægtefælle sideløbende med 2 andre forretninger i hhv. Hobro og Aars. I dag er hun daglig leder af glas og porcelænafdelingen i Kop og Kande, Farsø. Desuden deltager hun i den daglige drift af ægtefællens udstillingsvirksomhed.

Peter Møller blev udlært som elektriker og drev derpå forretning i Farsø, Hobro og Aars sammen med sin hustru i 13 år. Dernæst var han ansat som salgskonsulent hos Georg Jensen. Han driver nu udstillingsfirmaet Expotrains. Firmaet arrangerer udstillinger i tog.

IV.D.1.a.2)a)

Mette Præstegaard Møller er født den 13. september 1968 i Aars. Hun lever sammen med Hans Jørgen Sørensen, der er født den 10. januar 1950 som søn af landmand Agner Sørensen og hustru Anne Marie Larsen.

Bosat: Elkangårdsvej 22, Ranum.

Mette Præstegaard Møller tog sproglig studentereksamen fra Vesthimmerlands gymnasium i Aars i 1987. Hun arbejdede som tjener på Trend Kro i et par år, og som tjener i London i 1/2 år. Dernæst læste hun til korrespondent i engelsk og spansk på handelshøjskolen i Århus. I 1993 startede hun sammen med sin samlever Borregaard/Ranum Maskinstation. – Mette Præstegaard Møller har været aktiv i badmintonklubben i Farsø, både som spiller og træner. Fra 1993 til 1998 var hun formand for klubben.

IV.D.1.a.2)a)1))

Christian Præstegaard Sørensen er født den 28. juni 1993 i Farsø.

IV.D.1.a.2)a)2))

Mads Præstegaard Sørensen er født den 2. december 1997 i Farsø.

IV.D.1.a.2)b)

Heidi Præstegaard Møller er født den 8. august 1971 i Farsø. Hun lever sammen med Richard Engers.

Bosat: 2 Essex Lodge Colhey Hatc Lane, Muswel Hill, London, England.

Heidi Præstegaard Møller arbejder på kontor, og Richard Engers er EDB-konsulent.

IV.D.2.

Niels Juul Nielsen er født den 5. januar 1901 i Nyrup, Gislum sogn, og han døde i oktober 1931. Han blev gift den 27. januar 1925 i Aars med Johanne Østergaard, der er født den 9. maj 1906 i Aars som datter af husmand Mikkell Aarup Østergaard og hustru Andrea Kristine Andersen.

Niels Juul Nielsen var ved giftermålet chauffør i Aars, og ved sin død betegnes han som gårdmand i Nyrup.

Johanne Østergaard blev gift anden gang med skorstensfejer Karl Robert Christensen i Aars. Parret havde plejesønnen Leif Balk Kastberg Kristensen.

IV.D.2.a.

Erling Østergaard, der har fået slettet efternavnet Nielsen, er født den 8. august 1925 i Aars. Han blev gift første gang med Emma Annalise Jensen. Ægteskabet blev ophævet i 1963, og Erling Østergaard blev derefter gift anden gang den 10. februar 1968 i Næsborg kirke med Margit Korgaard Dollerup, der er født den 13. maj 1947 i Aars som datter af gårdejer Jens Christian Korgaard Dollerup og hustru Tora Jensine Jensen.

Bosat: Golfparken 158, Aalborg.

Erling Østergaard gik i skole i Aars i 7 år. Han arbejdede ved landbruget fra 1939 til 1942, hvorpå han var skorstensfejer i Aars i ca. 6 år og dernæst beskæftiget som chauffør 1948–1953. Herpå begyndte han som afløser ved Falck i Aars, og i 1956 blev han fastansat hos Falck, hvor han arbejdede til 1973. Han havde nu gasdepot og skrothandel i Aars i ca. 1 år, inden han i 1976 flyttede til Aalborg, hvor han virkede som hyrevognschauffør til 1985, da han gik på efterløn.

Margit Korgaard Dollerup gik i skole i Farsø i 7 år. Hun havde 1 års ophold på Havbro ungdomsskole, hvorpå hun var ung pige i huset på skolen i ca. 2 år og dernæst husassistent på Sjælland i ca. 1 år. Fra 1965 til 1968 arbejdede hun som køkkenassistent på Hotel Hvide Kro i Aalestrup, hvorefter hun var hjemmearbejdende husmor til 1983. Siden har hun været beskæftiget som rengøringsassistent.

IV.D.2.a.1)

Frank Østergaard Nielsen er født den 5. juni 1953 i Aars.

Han er anlægsgartner og bosat i Bryrup.

IV.D.2.a.2)

Robert Østergaard Nielsen er født den 1. september 1955 i Aars.

Bosat: Nørregade 19 C, Brædstrup.

Robert Østergaard Nielsen er vognmand.

IV.D.2.a.3)

Hanne Østergaard Nielsen er født den 22. december 1956 i Aars. Hun lever sammen med Lars Kirkegaard Nielsen, der er født den 14. november 1958 i Bryrup som søn af radioforhandler Niels K. Nielsen og hustru, sygeplejerske Laura Petrea.

Bosat: Stationsvej 4, Bryrup.

Hanne Østergaard Nielsen gik i skole i Hovedgård i 9 år. Fra 1972 til 1974 var hun køkkenmedhjælper på Østbirk Hotel, og herpå var hun servitrice og køkkenmedhjælper på en kro i Brønderslev i nogle år. Fra 1977 til 1986 var hun ansat som fabriksarbejder hos Carletti i Skødstrup, og dernæst arbejdede hun hos Jørck og Larsen i Knudlund ved Them. Siden 1994 har hun arbejdet på småkagefabrikken i Nørre Snede.

Lars Kirkegaard Nielsen gik i skole i Bryrup i 10 år, og efter at have taget handelsskoleeksamen i Silkeborg i 1976 stod han i lære som kommis hos Orla Sørensen i Bryrup. I 1979 fik han ansættelse som lagerekspedient hos S. C. Lauritzen kolonial i Silkeborg, og siden 1995 har han været ansat som lagerekspedient hos et foderanlægsfirma i Them.

IV.D.2.a.3)a)

Karina Østergaard Nielsen er født den 14. august 1981 i Randers.

IV.D.2.a.3)b)

Nadia Kirkegaard Nielsen er født den 11. januar 1993 i Silkeborg.

IV.D.2.a.4)

Dorthe Østergaard Nielsen er født den 22. oktober 1960 i Aars. Hun lever sammen med Kim G. Mortensen, der er født den 4. august 1965 i Odense som søn af Morten Henning Mortensen og hustru Margit.

Bosat: Horsensvej 76, Klovborg.

Dorthe Østergaard Nielsen gik i skole i Hovedgård i 9 år. Herpå var hun beskæftiget som køkkenmedhjælper og servitrice forskellige steder, bl.a. 10 år på Bryrup Kro. Siden 1995 har hun været ansat som servitrice på Diligencen i Bryrup.

Kim G. Mortensen gik i skole i Bryrup i 10 år. Han blev udlært som elektriker hos Bryrup El og har siden 1990 været ansat ved Gjessø El.

IV.D.2.a.4)a)

Dennis Nielsen er født den 21. juli 1989 i Bryrup.

IV.D.2.a.5)

Judit Korgaard Østergaard er født den 13. september 1971 i Farsø.

Bosat: Østre Havnegade 8, Aalborg.

Judit Korgaard Østergaard tog 9. klasses eksamen i 1987, og efter at have gennemgået EFG-basisåret på levnedsmiddellinien stod hun i lære som smørrebrødsjomfru på Marinaen i Hvalpsund og blev udlært i 1990. Herpå sejlede hun med DFDS som smørrebrødsjomfru på bl.a. Dana Anglia til efteråret 1991. Hun gennemgik nu nogle kurser indenfor madlavning og fik den 1. maj 1992 ansættelse på restaurant Fyrtøjet i Jomfru Anegade i Aalborg. Her arbejdede hun til april 1995, hvorefter hun i sommersæsonen var beskæftiget på Svinkløv Badehotel. Dernæst havde hun forskellige jobs til september 1996, da hun blev ansat på Hotel Scheelsminde i Aalborg. – Hendes fritidsinteresser er bl.a. tegning, maling og musik.

IV.D.2.a.6)

Peter Korgaard Østergaard er født den 17. april 1974 i Aars.

Bosat: Carit Etlarsgade 4, Aalborg.

Peter Korgaard Østergaard tog 9. klasses eksamen og gennemgik EFG-basisåret indenfor jordbrug. På grund af sygdom har han kun haft mindre jobs, bl.a. har han været beskæftiget hos Silkegrønt Vest. På nuværende tidspunkt arbejder han en gang om ugen.

IV.D.2.b.

Kamma Østergaard Nielsen er født den 15. december 1930 i Nystrup, Gislum sogn. Hun blev gift den 29. december 1953 i Gislum med Bent Stoffregen, der er født den 1. januar 1932 i Holstebro som søn af blikkenslager Ejner Stoffregen og hustru Margrethe Laursen.

Bosat: Annebergvej 12, Aalborg.

Kamma Østergaard Nielsen gik på Aars Kommunale Borger- og Realskole i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet, fortrinsvis på hjemegnen, men desuden arbejdede hun

også en periode i Norge. Siden giftermålet har hun været hjemmearbejdende husmor.

Bent Stoffregen gik i skole i Struer i 7 år. Han stod i lære som maler og arbejdede en periode som malersvend i Norge. Dernæst var han malersvend i Aars, og fra 1955 til 1961 var han beskæftiget som maler på Falster. Dernæst var han ansat hos Anton Lassens Eftf. til 1991, da han blev førtidspensioneret.

IV.D.2.b.1)

Karin Stoffregen er født den 24. maj 1954 i Aars. Hun blev gift den 6. november 1976 i Vor Frelser kirke i Aalborg med Verner Mogensen, der er født den 2. november 1945 i Aalborg, Vor Frue sogn, som søn af Else Marguerita Haraldine Karen Mogensen.

Bosat: Birkevej 33, Aalborg.

Karin Stoffregen gennemgik 9 års skolegang i hhv. Aalborg og Frejlev samt på Åbybro ungdomsskole. Hun blev udlært som ekspedient hos Kvickly i Aalborg i 1973 og var ansat samme sted til 1981. De følgende år til 1995 var hun beskæftiget som hjemmehjælper i Aalborg kommune, og herefter var hun medhjælper på et drivhusgartneri i St. Restrup i omkring 1 år.

Verner Mogensen gik på Sønderbro skole i 9 år. Efter at have aftjent sin værnepligt i Farum og Randers 1962–1963 stod han i lære som smed på Aalborg Værft. Fra 1968 til 1972 sejlede han på langfart som maskinassistent i rederiet Torm, hvorpå han arbejdede en tid på værftet i Aalborg og en periode hos Jørgen Bladt. Siden 1989 har han været ansat på Danyard i Frederikshavn.

IV.D.2.b.1)a)

Randi Mogensen er født den 9. november 1978 i Aalborg.

Hun tog 9. klasses eksamen i folkeskolen og derefter 10. klasse på efterskolen Bisnapgård ved Hals.

IV.D.2.b.1)b)

Ronni Mogensen er født den 1. november 1982 i Aalborg.

Han går i 9. klasse.

IV.D.2.b.2)

Erland Stoffregen er født den 31. juli 1955 i Aars. Han lever sammen med Lone Halborg Nielsen, der er født den 26. januar 1959 i Aalborg, Hasseris sogn, som datter af Ove Husbond Nielsen og hustru Gerda Mark Halborg.

Bosat: Nældevej 38, Aalborg.

Erland Stoffregen gennemgik 8 års skolegang, hvorpå han stod i lære som maler. Han arbejdede som malersvend indtil 1990 og har siden haft ansættelse som montør i inventarbranchen.

Lone Halborg Nielsen tog realeksamen og den 1-årige handelsskoleeksamen, hvorpå hun gennemgik uddannelse til kontorassistent. Hun var ansat på Svend Overgaards farve og lakfabrik i 15 år og har siden haft ansættelse på kontoret hos A/S Hygæa.

IV.D.2.b.2)a)

Jesper Stoffregen er født den 9. oktober 1984 i Aalborg.

IV.D.2.b.3)

Helle Stoffregen er født den 26. maj 1966 i Aalborg, Ansgar sogn. Hun lever sammen med Henning Lund Nielsen, der er født den 3. januar 1964 i Aalborg, Ansgar sogn, som søn af murer

Helmer Lund Nielsen og hustru Mary Margrethe Pedersen.

Bosat: Porsborgvej 54, Støvring.

Helle Stoffregen gennemgik 10 års skolegang på hhv. Vejgård Østre skole, Ryesgade skole og Vesterkær skole. Efter at have gennemgået EFG-basisåret indenfor handel og kontor i Aalborg 1986–1987 stod hun i lære som kontorassistent hos top ti chokolade i Skalborg og blev udlært i 1989. I perioden 1990–1991 var hun pædagogmedhjælper i Aalborg, og i 1995 fik hun ansættelse som pædagogmedhjælper i børnehaven Toppen i Støvring. Siden januar 1998 har hun været ansat som dagplejer.

Henning Lund Nielsen gik i skole i Svenstrup i 10 år. Han stod i lære som værktøjsmager hos Pumac i Svenstrup og blev udlært i 1984. Fra 1986 til 1992 var han beskæftiget som værktøjsmager hos Årestrup Værktøj, og de følgende år til 1995 arbejdede han hos Simrad i Støvring. Siden 1996 har han været ansat som produktionstekniker hos Dancall i Pandrup.

IV.D.2.b.3)a)

Michelle Lund Stoffregen er født den 5. maj 1993 i Aalborg.

IV.D.2.b.3)b)

Nadja Lund Stoffregen er født den 29. maj 1996 i Støvring.

IV.E.

Jens Christian Rasmussen er født den 6. februar 1868 i Pugholm, Aars sogn, og han døde den 23. juli 1910 på Gislum Mark, Gislum sogn. Han blev gift den 26. november 1895 i Gislum med Kirsten Marie Thomasdatter. Hun er født den 9. juli 1869 i Nyrup, Gislum sogn, som datter af gårdmand Thomas Thomsen og hustru Bodil Marie Nielsdatter, og hun døde den 11. marts 1951 i Gislum.

Jens Christian Rasmussen overtog efter giftermålet Søndergård i Gislum, som han drev til sin død. Han blev ramt af tuberkulose og døde kun 42 år gammel. Barnebarnet Eilif fortæller, at hans morfar drev gården med stor dygtighed. Hans skudsmål: "Ville nødig sætte sig i besiddelse af noget, han ikke rettelig havde adkomst til."

Kirsten Marie Thomasdatter gik i skole i Gislum og var derpå beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. På sin mands dødsleje havde hun lovet ham at bibeholde hjemmet og at få børnene sendt på højskole. Med hjælp af et par af sine brødre og sine børn fik hun gården drevet videre i nogle år, indtil hun fik ansat en bestyrer. Bestyreren blev efter nogle år gift med den ældste datter, og de overtog derpå gården nogle år, indtil sønnen Thorvald var gammel nok til at fortsætte driften af fødehjemmet. Kirsten Marie blev boende på aftægt på gården, indtil sin død. Hendes skudsmål: "Ville hellere selv lide uret end gøre uret mod andre."

I ægteskabet er børnene IV.E.1.–IV.E.4.

IV.E.1.

Martine Marie Rasmussen er født den 10. april 1897 i Gislum, og hun døde den 11. maj 1974 på sygehuset i Farsø. Hun blev gift den 15. marts 1921 i Gislum med Jens Thomas Jensen Bjerregaard, der i 1905 fik tilføjet efternavnet Bjerregaard. Han er født den 29. august 1888 i Foulum som søn af gårdejer Christian Frederik Jensen (Bjerregaard) og hustru Kirsten Mortensen, og han døde den 8. oktober 1973 på Dammergård, Farsø sogn.

Martine Marie Rasmussen gik i skole i Gislum, hvor hun også blev konfirmeret. Da hun var 13 år gammel, mistede hun sin far, efter at hun havde hjulpet ham med landbrugsarbejdet under hans tiltagende sygdom. Efter konfirmationen hjalp hun til med arbejdet hjemme på Dammergård og tjente desuden hos en faster i Nyrup, afbrudt af et ophold på Rønde højskole. Sønnen Eilif

fortæller: " Sandsynligvis overanstrengelse gjorde, at Martine blev ramt af stærk svagsynethed, da hun var knap 40 år gammel. Det nødvendiggjorde, at datteren Elisabeth blev i hjemmet og hjalp med børnepasning og husgerning. Desuden har flere af sønnerne på skift taget del i gårdens drift, i første omgang ældste søn Christian, som arbejdede på gården indtil 1961, da han købte en nabogård. Sideløbende arbejdede Orla på gården fra ca. 1949 til han blev syg i 1981, suppleret af lillebror Eilif, som trådte til fra 1963. Martine boede på gården indtil sin død. Hun blev ramt af flere hjerneblødninger og døde på sygehuset i Farsø."

Jens Thomas Jensen Bjerregaard mistede sine forældre, da han var 9 år gammel. Han kom tidligt ud at tjene som hjorddreng, og havde i ungdomsårene flere pladser ved landbruget på gårde på hjemegnen. I 1910 aftjente han sin værnepligt i Aalborg. Siden var han bestyrer hos sin tilkommende svigermor, Kirsten Marie Rasmussen i Gislum. Efter giftermålet med datteren fortsatte de deres virke på hustruens fødegård i nogle få år, hvorpå de i nogle år havde en gård i Durup ved Nørager. I januar 1930 købte de Dammergård i Farsø sogn. Her havde de deres virke, indtil sygdom nødvendiggjorde, at børnene trådte hjælpende til med gårdens og husholdningens drift. – Jens Thomas J. Bjerregaard blev boende på gården til sin død.

IV.E.1.a.

Elisabeth Bjerregaard er født den 17. februar 1922 i Gislum sogn.

Bosat: Stationsvej 5, Farsø.

Elisabeth Bjerregaard gik på friskolen i Fandrup i 7 år. Hun hjalp til hjemme på Dammergård i Fandrup, afbrudt af et ophold på Nr. Nissum højskole i 1942. Siden overtog hun sammen med 2 brødre gården, som de drev sammen til 1994, da hun solgte sin andel til broderen Eilif og flyttede til Farsø.

IV.E.1.b.

Christian Fønnesbech Bjerregaard er født den 10. december 1923 i Gislum sogn, og han døde den 28. november 1987 i Farsø. Han blev gift den 10. maj 1958 i Hasle kirke med Gudrun Kristiane Pedersen, der er født den 3. juni 1929 på Fødselsanstalten i Jylland, Århus, som datter af husmand Peder Pedersen og hustru Kirsten Marie.

Christian Fønnesbech Bjerregaard gik på friskolen i Fandrup i 7 år. Han arbejdede ved landbruget hjemme på Dammergård, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1945–1946 samt af et 5 måneders ophold på Hammerum landbrugsskole i 1947. Desuden tjente han 7 måneder på en gård i Gedsted. Fra 1948 til 1961 var han bestyrer af forældrenes gård, afbrudt af et 5 måneders ophold på Haslev udvidede højskole 1954–1955. I 1961 købte han Bakkegården på Dammergårdsvej 48 i Farsø med et tilliggende på 32 tdr. land. 2 år senere blev der bygget bl.a. ny kvæg- og svinestald, og i 1967 blev stuehuset renoveret, medens der i 1978 blev bygget ny kvægstald. – Christian Fønnesbech Bjerregaard deltog aktivt i arbejdet ved missionshuset i Fandrup og var bestyrelsesmedlem og kasserer til sin død.

Gudrun Kristiane Pedersen gennemgik 7 års skolegang og var derefter beskæftiget nogle år ved husgerning. Fra 1949 til 1954 gennemgik hun uddannelse til sygeplejerske på sygehuset i Ebeltoft, og efter at have haft et 5 måneders ophold på Haslev udvidede højskole 1954–1955, hvor hun mødte sin tilkommende mand, arbejdede hun som sygeplejerske på sygehuset i Hobro i ca. 2 år og på sygehuset i Farsø fra 1957 til 1961. De følgende år til 1968 var hun medhjælpende hustru ved landbruget, og herpå fik hun igen ansættelse på sygehuset i Farsø på deltid. Fra 1974 til 1987 var hun deltidsansat på plejehjemmet Højgården i Farsø. Efter ægtefællens død videregav hun gården med hjælp af datteren til 1990, da hun solgte halvdelen af gården til datteren. I 1996 overtog datteren den anden halvdel. Forinden var Gudrun Kristiane Pedersen i 1991 flyttet til Skejbygårdsvej 6 i Risskov i en ejerlejlighed.

IV.E.1.b.1)

Kirsten Marie Bjerregaard er født den 14. juni 1961 i Farsø sogn.

Bosat: Dammergårdsvej 48, Farsø.

Kirsten Marie Bjerregaard gik i skole i Farsø i 10 år og tog i 1980 HF-eksamen fra seminariet i Ranum. Herefter arbejdede hun hjemme på forældrenes gård i Fandrup, og efter at have haft et ophold på højskolen i Hillerød begyndte hun i 1982 at læse til lærer på seminariet i Ranum. Hun blev dimitteret i 1986 og kom i 1987 hjem for at hjælpe med driften af gården. Den 1. april 1990 købte hun halvpart i gården, og i 1996 overtog hun den anden halvpart.

IV.E.1.b.2)

Jens Egon Bjerregaard er født den 12. december 1963 på sygehuset i Farsø.

Bosat: Vendersgade 29, København K.

Jens Egon Bjerregaard gik i skole i Farsø i 9 år, hvorpå han var landbrugsmedhjælper hjemme på Dammergård, afbrudt af et grundskoleophold på Kongensgård landbrugsskole 1980–1981. I 1983 havde han et 5 måneders ophold på Børkop højskole, og dernæst var han medhjælper på Sandholm soldaterhjem i nogle måneder, hvorpå han var fodermester på en gård ved Klarup i 5 måneder. Efter bl.a. at have været fodermester hos Søren Kristensen ved Farsø i 1/2 år samt medhjælper hjemme på Dammergård tog han landbrugets driftlederskole på Hammerum landbrugsskole 1985–1986. Han læste nu til HF-eksamen i Århus i 2 år, hvorpå han studerede på teknikum i Horsens i 1 år og derefter på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, hvorfra han blev dimitteret som cand. agro. i 1995. Han har siden været ansat af Østlige Øers Bygge- og Maskinudvalg som maskinkonsulent på maskinkontoret i Roskilde.

IV.E.1.c.

Frede Bjerregaard er født den 24. marts 1926 i Durup. Han blev gift den 10. april 1952 i Fjerritslev kirke med Maren Agnete Kirstine Pedersen, der er født en 1. september 1930 i Fjerritslev, Kollerup sogn, som datter af købmand Christian Nielsen og hustru Alma Møller.

Bosat: Kastruplund, Gl. Landevej 16, Nørager.

Frede Bjerregaard tog studentereksamen fra Vestjydsk Gymnasium i Tarm i 1947 og blev dimitteret som civilingeniør (elektro-stærkstrøm) i 1954. Herpå var han ansat hos Thomas B. Thrige i Odense til 1961, fra januar 1960 som afdelingsingeniør. Dernæst arbejdede han hos HETO Fabrikation i Birkerød i omkring 1 år og hos Laur. Knudsen A/S i København som projektleder i omkring 3 år. I denne periode var han udstationeret i Kuwait som firmaets ansvarlige tilsynsførende i 1 år. Fra 1965 til 1967 var han ansat på en 2-års kontrakt hos Kuwait Flour Mills Co. som leder af elektrisk afdeling. Han havde nu stilling som teknisk konsulent hos Danish Turnkey Hotels Ltd., København til 1969, og i årene 1971–1986 havde han freelance konsulentvirksomhed indenfor vedvarende energi og bioteknologi, kombineret med undervisning ved bl.a. specialarbejderskolen i Aalborg. – I årenes løb har han deltaget i en række kurser indenfor sit fagområde.

Maren Agnete Kirstine Pedersen gik i skole i Fjerritslev i 7 år og var derefter elev på handelskolen i Fjerritslev i 3 år. Hun blev uddannet indenfor trikotage i Fjerritslev, hvorefter hun fra 1949 til 1952 havde plads som ung pige i huset, først i Charlottenlund og fra 1950 i Søborg. Siden giftermålet har hun været hjemmearbejdende husmor.

IV.E.1.c.1)

Jørgen Henrik Bjerregaard er født den 29. august 1952 i København.

Bosat: Stenager 43, Glostrup.

IV.E.1.c.2)

Allan Thomas Bjerregaard er født den 14. april 1954 i Klim sogn.

Bosat: Gøgevej 28, Hvalpsund, Farsø.

Allan Thomas Bjerregaard tog studentereksamen fra Vesthimmerlands gymnasium i Aars i 1973, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Nørrejske Artilleriregiment i Skive, hvorfra han hjemsendtes som sekondløjtnant af reserven, begyndte han at læse til ingeniør på universitetet i Aalborg. Han afbrød studiet og begyndte i stedet på uddannelsen til landmand i 1978. I 1982 erhvervede han "det grønne bevis" på Vejlbjby-Risskov landbrugsskole, hvorefter han fik beskæftigelse indenfor møbelfremstilling. Han har siden gennemgået forskellige kurser og efteruddannelser og har i dag beskæftigelse som tillært maskinsnedker.

IV.E.1.c.3)

Elsebeth Marianne Bjerregaard er født den 9. juli 1955 i Odense, Korslække sogn.

Bosat: M.B. Jensensvej 3, Nordby, Samsø.

Elsebeth Marianne Bjerregaard tog realeksamen og HF-eksamen, hvorpå hun blev uddannet som børnehavepædagog. Dernæst havde hun et højskoleophold på familiehøjskolen ved Herning. Hun er nu ansat ved skolefritidsordningen i Tranebjerg på Samsø.

Elsebeth Marianne Bjerregaard har sønnen Daniel med Preben Knudsen.

IV.E.1.c.3)a)

Daniel Bjerregaard er født den 16. januar 1982 i Blenstrup sogn.

IV.E.1.c.4)

Jan Martin Bjerregaard er født den 2. oktober 1958 i Odense, Munkebjerg sogn. Han blev gift den 6. august 1983 i Gunderup kirke med Pia Volfgang Pedersen, der er født den 9. april 1963 i Ålebæk, Hals sogn, som datter af svejser Erik Pedersen og hustru Birta Volfgang Jensen.

Bosat: Amerikavej 50, Hobro.

Jan Martin Bjerregaard gik i skole i Nørager i 10 år og tjente derpå som landbrugsmedhjælper forskellige steder i Vesthimmerland. Fra 1977 til 1979 var han ansat hos Jens Kr. Larsen i Svingelbjerg, og i årene 1980–1983 arbejdede han hos Vesthimmerlands Vikarordning. I 1990 tog han en sælgeruddannelse.

Pia Volfgang Pedersen gennemgik 10 års skolegang. Hun var beskæftiget som fabriksarbejder i Nørresundby i ca. 3 år, hvorpå hun var hjemmearbejdende husmor 1983–1987. Dernæst arbejdede hun som ekspeditrice i omkring 2 år. I 1991 påbegyndte hun uddannelsen til laborant i Århus. Hun er nu hjemmearbejdende husmor.

IV.E.1.c.4)a)

Henriette Bjerregaard er født den 21. april 1983 i Gunderup.

IV.E.1.c.4)b)

Jeanette Bjerregaard er født den 28. juni 1984 i Lundby.

IV.E.1.c.4)c)

Dennis Martin Bjerregaard er født den 9. august 1985 i Aalestrup.

IV.E.1.c.4)d)

Camilla Bjerregaard er født den 21. juli 1993 i Arden.

IV.E.1.c.4)e)

Barn, født den 22. juli 1996 i Hobro.

IV.E.1.d.

William Bjerregaard er født den 27. juni 1928 i Durup. Han blev gift den 19. januar 1958 i Budolfi kirke i Aalborg med Annelise Voigt Sørensen, der er født den 31. januar 1935 i Overlade som datter af skræddermester Christian Sørensen og hustru Gerda Henriette Voigt.

Bosat: Strynøgade 11, Aalborg.

William Bjerregaard gik på friskolen i Fandrup i 7 år. Han var beskæftiget ved landbruget hjemme hos forældrene fra 1942 til 1948, hvorpå han stod i lære som maskinarbejder hos Jensen og Pedersen i Aalborg. Efter at have aftjent sin værnepligt i Vejle og Tyskland 1952–1953 fik han ansættelse hos De Smithske i Aalborg. I 1955–1956 var han på håndværkerhøjskole i Haslev. I 1991 gik han på efterløn.

Annelise Voigt Sørensen gik i skole i Hornum i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning forskellige steder indtil 1954, hvorpå hun var ansat som medhjælper og siden som kokkepige på KFUM i Aalborg i nogle år. Fra 1958 til 1967 var hun hjemmearbejdende husmor, og herefter var hun buffist på 2 forskellige restauranter i Aalborg til 1976. De følgende år til 1993 var hun ansat som cafeteriaassistent hos Kvickly i Aalborg.

IV.E.1.d.1)

Lene Voigt Bjerregaard er født den 27. maj 1958 i Aalborg. Hun blev gift den 23. maj 1980 på Aalborg rådhus med Peter Stokholm, der er født den 26. oktober 1959 i Holstebro. Ægteskabet blev ophævet i 1984, og Lene Voigt Bjerregaard blev derefter gift anden gang den 21. maj 1988 med John Askov Pedersen, der er født den 30. april 1943.

Bosat: Torpet Kærvej 41, Vadum.

Lene Voigt Bjerregaard tog realeksamen fra Alleskolen i Aalborg og i 1977 HF-eksamen fra Aalborghus statsgymnasium. Herefter gennemgik hun uddannelse til sygeplejerske i Aalborg og havde ansættelse på sygehuset til 1990, sidst som afdelingssygeplejerske. Hun læste nu på Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet og har siden 1991 været ansat som sundhedsplejerske ved Aalborg kommune. Desuden har hun undervist på jordemoderskolen.

Johan Askov Pedersen gennemgik 7 års skolegang, hvorpå han stod i lære som glarmester hos Gade i Aalborg. Efter at have aftjent sin værnepligt i Karup 1963 arbejdede han hos læremesteren til 1967, hvorpå han drev egen glarmesterforretning i Nørresundby. I 1983 blev han ansat som sælger hos B.F. Pedersen, og fra 1990 har han drevet Vadum Rengøringselskab.

IV.E.1.d.1)a)

Mikkel Stokholm Bjerregaard er født den 13. december 1982 i Vadum.

IV.E.1.d.2)

Tommy Voigt Bjerregaard er født den 12. juli 1963 i Aalborg, Sct. Markus sogn. Han blev gift den 23. juli 1993 i Trondheim, Norge, med Inge, der er født den 20. juni 1963 i Aalborg, Ansgar sogn, som datter af Ahlmann Thellefsen og butiksindehaver Bodil Marie Hansen.

Bosat: Slettebjerget 147, Hillerød.

Tommy Voigt Bjerregaard blev udlært som elektriker i 1984, hvorpå han arbejdede som

telefonmontør i ca. 5 år. Herefter gennemgik han uddannelse til elektronikingeniør i Norge og har siden 1995 været ansat som ingeniør hos L.M. Ericsson.

Inge læste på fysioterapeutskolen 1987–1990 og havde de følgende år til 1995 ansættelse som fysioterapeut i Norge, bl.a. i Tromsø og Trondheim. I 1995 blev hun ansat som fysioterapeut i Hillerød.

IV.E.1.d.2)a)

Louise Kathrine Bjerregaard er født den 3. maj 1992 i Bodø, Norge.

IV.E.1.d.2)b)

Frida Kristine Bjerregaard er født den 25. april 1994 i Trondheim, Norge.

IV.E.1.d.2)c)

Sofie Bjerregaard er født den 25. juni 1998 i Hillerød.

IV.E.1.e.

Orla Ingerslev Bjerregaard er født den 20. april 1935 på Dammergård, Farsø sogn, og han døde ugift i foråret 1991.

Orla Ingerslev Bjerregaard gik i skole i Fandrup og arbejdede derefter hjemme på forældrenes gård, afbrudt af ophold på Tommerup højskole og Hammerum landbrugsskole samt af militærtjeneste på Hvorup kaserne. I 1974 overtog han sammen med søsteren Elisabeth og broderen Eilif fødegården, som de drev sammen til hans død. Landbruget blev i årenes løb moderniseret med ny løsdriftsstald, som overvejende var selvbyggeri. I 1981 blev Orla Bjerregaard ramt af svær diabetes, men han fortsatte med at deltage i gårdens og hjemmets drift i det omfang kræfterne slog til.

IV.E.1.f.

Eilif Bjerregaard er født den 30. januar 1943 på Dammergård, Farsø sogn. Han lever sammen med Karen Margrethe Bille Ebbe, der er født den 5. maj 1947 i Rønbjerg som datter af smedemester Daniel Bille Hansen og hustru Anna Elisa Christensen.

Bosat: Dammergårdsvej 40, Fandrup, Farsø.

Eilif Bjerregaard gik i skole i Fandrup samt på realskolen i Farsø, i alt 9 år. Dernæst gik han på Vestjysk Gymnasium i Tarm, og i 1962 begyndte han at læse på landbohøjskolen i København. Den 1. januar 1963 flyttede han hjem til Dammergård for at hjælpe med driften af landbruget, og i 1974 overtog han gården sammen med søsteren Elisabet og broderen Orla. Da broderen døde i 1991 overtog han dennes andel, og i 1994 købte han søsterens andel. Gården har et tilliggende på 35 ha. og drives med malkekvæg og opdræt samt grisesøer.

Karen Margrethe Bille Ebbe gik i Lovns-Alstrup skole i 7 år og derefter på realskolen i Farsø i 3 år. Hun var kontorelev på Imperial Hotel i København 1966–1969, hvorpå hun havde ansættelse som kontorassistent indenfor hotel- og restaurationsbranchen i København. Siden juni 1995 har hun været ansat hos Farsø Turistbureau. – I 1978 tog hun merkonomeksamen i regnskabsvæsen.

IV.E.2.

Agnes Birgitte Rasmussen er født den 9. juni 1900 i Gislum by og sogn, og hun døde den 2. september 1966 på sygehuset i Farsø. Hun blev gift den 9. november 1920 i Gislum med Eskild Jørgen Sørensen. Han er født den 19. april 1896 i Ll. Binderup, Binderup sogn, som søn af

gårdejer Anders Frants Sørensen og hustru Inger Christensen, og han døde den 24. august 1981 på Aalborg sygehus Syd.

Agnes Birgitte Rasmussen gik i skole i Gislum, hvorpå hun havde plads ved husgerning. Desuden havde hun et ophold på Fårevejle højskole inden giftermålet. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru ved landbruget, og datteren Inger fortæller, at der var nok at se til med at lave mad, sy og bage.

Eskild Jørgen Sørensen gik i skole i Ll. Binderup og var derefter beskæftiget ved landbruget. I maj 1917 blev han indkaldt til militæret, og i 1920 var han genindkaldt til forsyningstropperne. Ved giftermålet købte han gården Frydendal i Hvorvarp, som han drev til 1928, da han måtte sælge ejendommen. Han købte nu en anden ejendom i Farsø, som han drev, sideløbende med at han kørte mælk til Farsø mejeri. Under krigen købte han et tærskværk og kørte rundt til bønderne og tærskede korn. I 1945 købte han ejendommen Bakkely i Fandrup, som han drev til 1966, da han afhændede den til sønnen Søren. – Eskild Jørgen Sørensen blev i 1945 valgt ind i bestyrelsen for husmandsforeningen. Han var ivrig bimand, og han har fået præmie for veldrevet landbrug og havebrug.

Datteren Inger fortæller følgende om forældrene: " Mine forældre var meget gæstfrie. De var jo genboer til Farsø sygehus, og dengang kom folk kørende med hestevogn, når de skulle på sygebesøg. De fik spændt fra og fik hesten sat ind, og når de så havde aflagt besøg, var det næsten sikkert, at der blev serveret kaffe hos vores mor."

IV.E.2.a.

Inger Krista Sørensen er født den 23. juli 1923 i Hvorvarp, Ulstrup sogn. Hun blev gift den 6. oktober 1943 i Farsø kirke med Arne Tolstrup. Han er født den 29. november 1918 i Jelstrup, Havbro sogn, som søn af landmand Jens Christian Tolstrup og hustru Jenssine, og han døde den 13. juli 1996 i Farsø.

Bosat: Nygade 24, Farsø.

Inger Krista Sørensen gik i skole i Farsø i 7 år, hvorpå hun var ung pige i huset hos reservelæge Trautner Pedersen i Farsø fra 1937 til 1939. Fra november 1939 havde hun ansættelse ved husgerning på en gård i Hvorvarp og derefter på en gård i Vester Hornum. Den sidste tid inden giftermålet tjente hun på en gård i Pisselhøj ved Aars, hvor hun traf sin tilkommende mand. På gården i Pisselhøj måtte hun deltage i markarbejdet, luge roer, hjælpe med høstarbejdet og med tørvegravning. Ved middagstid skulle hun hjem til gården for at malke og rengøre mejerispandene. Efter giftermålet var hun beskæftiget med rengøring på Nørregård i Farsø en årrække, og siden var hun rengøringsassistent hos et traktorfirma i Farsø fra 1980 til 1984, da hun gik på efterløn.

Arne Tolstrup gik på friskolen i Havbro i 7 år. Han arbejdede ved landbruget hjemme, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1939–1940 samt af en periode, hvor han var landbrugsmedhjælper på Damgården i Havbro. I 1947 begyndte han som altnuligmand hos Morten Nielsen, Opelforhandler, Farsø, og her var han beskæftiget i 33 år til 1980, da han gik på pension. Desuden var han frivillig brandmand i årene 1947–1980.

IV.E.2.a.1)

Jørn Tolstrup er født den 6. februar 1944 i Farsø. Han blev gift den 22. oktober 1966 i Rønbjerg kirke med Ritta Pedersen, der er født den 21. februar 1947 i Rønbjerg som datter af pedel Jens Sigvald Pedersen og hustru Anna Andersen.

Bosat: Lærkebakken 12, Løgstrup.

Jørn Tolstrup gik i skole i Farsø i 9 år. Han stod i lære som isenkræmmer hos Farsø Isenkram fra 1959 til 1963, og efter at have aftjent sin værnepligt i Thisted, hvorfra han hjemsendtes i 1964, havde han ansættelse som isenkræmmer i Aalborg, Holstebro, Vinderup og Viborg. I 1967 blev han ansat som ekspedient hos Døssing Jensen VVS i Viborg og var beskæftiget her til 1980. Siden har han været intern sælger hos Brdr. Dahl, Viborg.

Ritta Pedersen gik i skole i Rønbjerg i 7 år og havde siden 1/2 års ophold på Hundborg ungdomsskole. Hun var ung pige i huset i 2 år og stod derpå i lære som ekspedient i Skive brugsforening, hvor hun var ansat til oktober 1966. Fra 1967 til 1969 var hun beskæftiget i Carl Christensens varehus i Viborg, og hun var nu hjemmearbejdende husmor til 1980. Siden har hun været ansat i Løgstrup brugs.

IV.E.2.a.1)a)

Chris Tolstrup er født den 22. marts 1969 i Viborg. Han blev gift den 17. april 1993 på rådhuset i Viborg med Vivi Køster, der er født den 6. januar 1968 i Viborg som datter af specialarbejder Henning Orla Nielsen Køster og hustru, rengøringsassistent Inga Margrethe Jensen.

Bosat: Vinkelvej 95, Viborg.

Chris Tolstrup gik i skole i Løgstrup i 10 år. Han stod i lære som pladesmed hos Dan Car i Viborg, og efter at være blevet udlært havde han ansættelse som smed hos Gøma i Viborg 1991–1994. Siden har han været ansat som karrosserismed hos Citroén i Viborg.

Vivi Køster gik på Nordre skole i Viborg i 10 år, og efter at have gennemgået EFG-basisåret på levnedsmiddellinien blev hun uddannet som køkkenassistent på Pensionistgården i Vammen og blev udlært sommeren 1992. Herefter har hun bl.a. i en periode været køkkenmedhjælper på kasernen i Viborg.

IV.E.2.a.1)a)1))

Camilla Tolstrup er født den 12. maj 1993 i Viborg.

IV.E.2.a.1)a)2))

Casper Tolstrup er født den 3. april 1996 i Viborg.

IV.E.2.a.1)b)

Per Tolstrup er født den 21. november 1972 i Løgstrup, Fiskbæk sogn. Han blev gift den 22. november 1997 i Vorde kirke med Anette Fisker Andersen, der er født den 10. april 1972 i Kjellerup, Hørup sogn, som datter af produktionsmedarbejder Magnus Fisker Andersen og hustru, sygehjælper Jonna Hejlesen.

Bosat: Kildevænget 19, Viborg.

Per Tolstrup tog 9. klasses eksamen og i 1991 HH-eksamen fra handelsskolen i Viborg, hvorpå han blev ansat som kontorelev ved Viborg kommune. Han blev udlært i 1993 og har siden været fastansat som assistent samme sted.

Anette Fisker Andersen tog 10. klasses eksamen i Ans, og efter at have gennemgået EFG-basisåret indenfor servicefag på teknisk skole i Randers læste hun HH på Viborg handelsskole og tog afsluttende eksamen i 1993. Herepå blev hun ansat som elev ved Told- og Skatteregion Viborg, hvor hun udlærtes i 1995. Siden har hun været ansat som kontorassistent i tømmerhandelen Arnold D. Kristensen A/S, Møldrup.

IV.E.2.a.2)

Elsa Tolstrup er født den 15. november 1945 i Farsø. Hun blev gift den 7. december 1968 på borgmesterkontoret i Kolding med Tage Krogh, der er født den 9. december 1942 i Tyrstrup sogn som søn af husmand Knud Krogh og hustru Marie Kjerstine Nissen.

Bosat: Skrågyde 22A, Hejsager, Haderslev.

Tage Krogh er formand.

IV.E.2.a.2)a)

Lisbeth Tolstrup er født den 7. januar 1965 i Farsø.

Bosat: Hobrovej 1 E, Aars.

Lisbeth Tolstrup voksede op hos sin mors forældre i Farsø og startede skolegangen i friskolen i Havbro. Derefter kom hun i hjælpeklasse i Aars, og siden har hun været elev på forskellige højskoler og efterskoler. Desuden har hun arbejdet på beskyttede værksteder. – Hun har egen hest og dyrker ridning.

IV.E.2.a.2)b)

Dorte Krogh er født den 10. marts 1969 i Haderslev.

Bosat: Skrågyde 22 A, Hejsager, Haderslev.

Dorte Krogh gennemgik 10 års skolegang og havde siden 1/2 års ophold på husholdningsskolen i Rødding. Hun var ung pige i huset i 1 år, hvorpå hun har været beskæftiget som bl.a. pedelmedhjælper, maler og rengøringsassistent. På nuværende tidspunkt er hun rengøringsassistent på Øsby plejehjem.

IV.E.2.a.2)c)

Jette Krogh er født den 10. marts 1969 i Haderslev.

Bosat: Thomhavevej 12, Mjang, Sønderborg.

Jette Krogh tog 10. klasses eksamen, hvorpå hun arbejdede ved landbruget og tog grundkursus på Ladelund landbrugsskole. På nuværende tidspunkt er hun deltidsansat som rengøringsassistent på syghuset i Augustenborg og arbejder sideløbende med landbrug.

IV.E.2.a.2)d)

Birte Krogh er født den 11. juni 1973 i Haderslev.

Bosat: Skrågyde 22 A, Haderslev.

IV.E.2.a.3)

Hanne Tolstrup er født den 12. juni 1947 i Farsø. Hun blev gift den 1. juli 1972 i Farsø kirke med Alfred Lundsgaard Højgaard, der er født den 17. maj 1942 i Skals sogn som søn af gårdejer Jens Christensen Højgaard og hustru Christine Birgitte Sørensen Lundsgaard.

Bosat: Ejstrup Bro 11, Skals.

Hanne Tolstrup gik i skole i Farsø i 7 år. Hun var ung pige i huset i Farsø i 2 år, og efter at have haft et ophold på Vandel ungdomsskole var hun husassistent og ekspeditrice hos bagermester Korsgaard i Aars. I 1965 blev hun ansat som husassistent på sygehuset i Farsø, og siden havde hun et ophold på Ry højskole, hvorefter hun var kokkepige på Viborg amts forsorgshjem. Fra 1972 til 1979 var hun hjemmearbejdende husmor, og herpå var hun dagplejer til 1982, da hun begyndte som syerske hos B.L. Skind i Skals. Siden 1987 har hun undervist i vævning på husflidskolen i Låstrup.

Alfred Lundsgaard Højgaard gik i skole i Skals i 7 år. Han arbejdede ved landbruget hjemme til 1960, hvorpå han stod i lære som maskinarbejder på Skals Maskinfabrik. I november 1964 indkaldtes han til tjeneste ved søværnet i Frederiksværk og sejlede siden i 1 år med en ministryger. Fra 1966 til 1969 var han beskæftiget som maskinarbejder på Skals Maskinfabrik, og de følgende år til 1975 var han værkfører på Viborg amts forsorgshjem. Han kom nu tilbage til Skals Maskinfabrik og havde stilling som værkfører her til 1995. Siden har han været ansat som konsulent hos Jern og Metalbranchens BST. i Viborg. – Alfred Lundsgaard Højgaard har i 25 år været formand for Skals Skytteforening.

IV.E.2.a.3)a)

Morten Højgaard er født den 17. april 1975 på sygehuset i Viborg.

Bosat: Ejstrup Bro 11, Skals.

Morten Højgaard tog 10. klasses eksamen fra Skals skole, hvorpå han tog 1. og 2. skoleperiode på EUC Midt i Viborg. I 1996 blev han udlært som entreprenørmaskinmekaniker hos Colas i Viborg, og han har siden været ansat samme sted.

IV.E.2.a.3)b)

Rasmus Højgaard er født den 26. januar 1984 i Skals.

IV.E.2.a.4)

Jens Kristian Tolstrup er født den 24. januar 1949 i Farsø. Han blev gift den 12. juli 1975 i Vejgård kirke med Kirsten Møller Hansen, der er født den 3. november 1950 i Ydby som datter af boelsmand Jens Frederik Hansen og hustru Jenny Møller Christensen.

Bosat: Mejsevej 48, Aars.

Jens Kristian Tolstrup tog realeksamen i Farsø, hvorpå han var kontorelev hos Traktorkompagniet i Farsø. Den 1. august 1969 begyndte han som HH-studerende på handelsskolen i Aalborg, og den 1. august 1972 blev han ansat som bogholder hos Møllehallen camping i Dall. Fra 1980 til 1993 var han ansat som salgsassistent hos Traktorkompagniet i Farsø, og efter at have været sælger hos J. Haldrup A/S i nogle måneder tiltrådte han stillingen som salgskordinator hos Aalborg Maskinforretning i Gug den 1. november 1994, og han har siden arbejdet samme sted.

Kirsten Møller Hansen tog realeksamen fra Koldby skole, og efter at have taget den 1-årige handelseksamen på handelsskolen i Thisted læste hun HH på handelsskolen i Aalborg og tog afsluttende eksamen i 1971. Samme år blev hun ansat som revisorelev hos Erik Nielsen og Poul Nørgaard i Aalborg og arbejdede samme sted til 1983. Forinden var hun i 1977 blevet registreret revisor. Fra 1983 til 1990 var hun bogholder hos Nordjyllands Fragttransport i Farsø, og de følgende år til 1995 var hun bogholder hos Svend Jacobsen Transport i Aalborg. Siden har hun været regnskabsfører hos Aars Fjernvarmeforsyning.

IV.E.2.b.

Niels Frands Sørensen er født den 26. april 1925 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, og han døde den 21. september 1996 på sygehuset i Haderslev. Han blev gift den 7. november 1953 i Grarup kirke med Astrid Thøgesen, der er født den 13. maj 1930 i Favrvrå, Tyrstrup sogn, som datter af fodermester Carl Christian Petersen Thøgesen og hustru Anne Dorthea Mathiesen.

Bosat: Nørregade 16, Vojens.

Niels Frands Sørensen gik i skole i Farsø i 7 år og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste i Karup 1946–1947 samt af et ophold på Ry højskole 1947–1948. I 1950 var han på kontrolassistentens skole i Randers, og i perioden 1951–1952 var han kontrolassistent i Laven. Fra 1953 til 1980 arbejdede han som fodermester forskellige steder i Sønderjylland, hvorpå han var ansat som bryggeriarbejder på bryggeriet Fuglsang i Haderslev til 1988, da han måtte holde op med at arbejde på grund af sygdom. – Niels Frands Sørensen sad i bestyrelsen for Haderslev Omegns fodermesterforening og var desuden medlem af bestyrelsen for pensionistforeningen i Vojens.

Astrid Thøgesen gik i skole i Hoptrup i 7 år, hvorpå hun var ung pige i huset forskellige steder på Haderslev-egnen fra 1945 til 1951. Herefter var hun stuepige på tuberkulosesanatoriet i Ry i ca. 1 år og dernæst ung pige i huset i Hejsager indtil giftermålet.

IV.E.2.b.1)

Christian Sørensen er født den 24. juni 1955 i Gestrup, Agerskov sogn. Han blev gift den 13. september 1980 i Maugstrup kirke med Inge Marie Amstrup Hansen, der i 1989 fik tilføjet mellemnavnet Amstrup. Hun er født den 2. februar 1957 i Vorup som datter af malermester Jens Arne Hansen og hustru Karen Marie Amstrup.

Bosat: Horsbyvej 5, Rangstrup, Agerskov.

Christian Sørensen gik i skole i Grarup i 3 år, i Øsby i 2 år og derefter på Nustrup fællesskole, hvor han tog 9. klasses eksamen. Fra 1972 til 1979 var han ansat som konstabel ved Jyske Dragonregiment i Holstebro og blev sideløbende uddannet som automekaniker. Efter at have arbejdet 7 år som mekaniker hos BP i Sommersted blev han i 1987 ansat som lokomotivfører i Padborg. – Christian Sørensen har været medlem af skolebestyrelsen i Simmersted 1990–1992 og af skolebestyrelsen i Agerskov 1994–1998. I årene 1980–1995 sad han i bestyrelsen for Motorklubben Haderslev, og i 1998 blev han igen indvalgt i bestyrelsen.

Inge Marie Amstrup Hansen tog 9. klasses eksamen fra Vorup skole ved Randers. Hun blev udlært som smørrebrødsjomfru på Højskole Hotellet i Randers i 1975 og har siden haft forskellige jobs, bl.a. var hun beskæftiget som syerske hos F. Engel i Haderslev 1978–1980. – I årene 1988–1992 sad hun i bestyrelsen for Simmersted husmoderforening.

IV.E.2.b.1)a)

Birgitte Amstrup Sørensen, der i 1989 fik tilføjet mellemnavnet Amstrup, er født den 30. juni 1980 i Maugstrup sogn.

Hun tog 10. klasses eksamen fra Agerskov skole i 1997 og begyndte derpå som HH-studerende på handelsskolen i Aabenraa.

IV.E.2.b.1)b)

Michael Amstrup Sørensen, der i 1989 fik tilføjet mellemnavnet Amstrup, er født den 28. september 1983 i Maugstrup sogn.

IV.E.2.b.2)

Kjeld Sørensen er født den 10. juni 1958 i Højrup Overskov, Stepping sogn. Han blev gift den 23. maj 1981 i Gram med Gerda Frandsen, der er født den 28. februar 1957 i Gram som datter af husmand Niels Kristian Frandsen og hustru Kjerstine Abrahamsen.

Bosat: Knorborgvej 4, Rødding.

Kjeld Sørensen tog 9. klasses eksamen fra Nustrup skole i 1974, hvorpå han var landbrugsmedhjælper i Christiansfeld, Fole og Lunderskov, afbrudt af ophold på Ladelund landbrugsskole i 1976 (3 måneder) og 1979–1980 (9 måneder). I 1982 købte han Nordgård på ovenstående adresse med et tilliggende på 30 tdr. land. 5 år senere købte han en naboejendom på 36 tdr. land og lagde jorden til Nordgård, medens bygningerne blev solgt. Desuden købte han i 1995 endnu en ejendom på 42 tdr. land, hvor også bygningerne blev frasolgt. Han driver nu 108 tdr. land og har derudover 16 tdr. land i forpagtning. Han har 45 køer plus opdræt og driver derudover planteavl. – Kjeld Sørensen har siden 1994 siddet i bestyrelsen for "Den Nordslesvigske Landboforening".

Gerda Frandsen tog 10. klasses eksamen fra Gram skole i 1974, hvorpå hun var medhjælper i Gram-Hallen til 1977 og dernæst ung pige i huset hos Schmit's Bageri i Gram 1977–1981. Siden har hun haft forskellige jobs indenfor rengøring og som pædagogmedhjælper. Fra 1996 har hun været rengøringsassistent på Sdr. Hygum skole.

IV.E.2.b.2)a)

Troels Sørensen er født den 27. november 1982 i Knorborg, Sdr. Hygum sogn.

IV.E.2.b.2)b)

Thomas Sørensen er født den 4. marts 1986 i Knorborg, Sdr. Hygum sogn.

IV.E.2.b.2)c)

Niels Sørensen er født den 9. juni 1989 i Knorborg, Sdr. Hygum sogn.

IV.E.2.b.3)

Eskild Sørensen er født den 5. marts 1961 i Kastrup, Sønderjylland. Han blev gift den 19. oktober 1985 i Maugstrup med Anna Elisabeth Vangsgaard, der er født den 24. oktober 1958 i Bjerning sogn ved Haderslev som datter af chauffør Otto Emil Vangsgaard og hustru Mary Mamsen.

Bosat: Jelskovvej 6, Jels, Rødding.

Eskild Sørensen gennemgik 9 års skolegang, hvorpå han tjente som landbrugsmedhjælper på en gård i Simmersted i 1 år. Efter at have haft et 3 måneders ophold på Ladelund landbrugsskole fik han arbejde på en gård i Jels, hvor han var ansat i 14 år til 1983, da han købte et nedlagt landbrug. Her startede han i 1985 svineproduktion, og i 1993 tilbagekøbte han jorden til gården, ca. 31 tdr. land. Sideløbende med driften af ejendommen har han fra 1993 været ansat som maskinfører ved foderstoffirmaet Alfax i Vonsild.

Anna Elisabeth Vangsgaard tog 9. klasses eksamen fra borger- og realskolen Vojens i 1974, hvorpå hun var hjælpepige og siden syerske hos F. Engel i Haderslev til 1980. De følgende år til 1987 var hun ansat som montrice hos Brdr. Gram i Vojens, hvorpå hun blev hjemmearbejdende husmor. Siden 1990 har hun passeret svinebesætningen på gården. Fra 1996 har hun tillige været forhandler af tøj fra firmaet Friendtex ved homeparties.

IV.E.2.b.3)a)

Philip Vangsgaard Sørensen er født den 28. juni 1984 i Haderslev.

IV.E.2.b.3)b)

Daniel Vangsgaard Sørensen er født den 27. januar 1987 i Haderslev, og han døde den 31. januar samme år.

IV.E.2.b.3)c)

Mike Vangsgaard Sørensen er født den 8. marts 1988 i Haderslev.

IV.E.2.b.3)d)

Nicki Vangsgaard Sørensen er født den 8. marts 1988 i Haderslev.

IV.E.2.b.4)

Henrik Sørensen er født den 30. oktober 1964 på sygehuset i Haderslev. Han blev gift den 30. juli 1994 i Toftlund kirke med Vivi Christine Engmann, der er født den 6. august 1964 i Toftlund som datter af traktormekaniker Carl Werner Engmann og hustru, syerske Ella Skov.

Bosat: Feltvej 1, Kastrup, Gram.

Henrik Sørensen gik i skole i Nustrup samt i Agerskov, hvor han tog 9. klasses eksamen i 1980. Herpå tjente han som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. i Rangstrup i 5 1/2 år. Han havde et 4 1/2 måneders ophold på Ladelund landbrugsskole i 1982 og et 9 måneders ophold i 1988–1989, og i forbindelse hermed erhvervede han "det grønne bevis". Siden 1990 har han været

ansat som kvægbrugsleder på Aagaard ved Rødding. Sideløbende driver han ejendommen Lindegården på ovenstående adresse, som han købte i 1995. Der er et tilliggende på 9 tdr. land, som drives med planteavl. Desuden har han fedekvæg og opdræt af vildænder. – Henrik Sørensen var formand for Nr. Rangstrup Herreds Landboudom 1989–1996 og for Sønderjyllands Landboudom 1992–1996.

Vivi Christine Engmann tog 9. klasses eksamen fra Toftlund skole i 1980, hvorpå hun var ung pige i huset i Haderslev. Herefter var hun syerske hos bl.a. Chris Konfektion i Toftlund og hos Kentaur i Fredericia samt ved et andet konfektionsfirma i Toftlund. Dernæst arbejdede hun som rengøringsassistent hos bl.a. ISS og Jysk Rengøring. Fra 1994 til 1997 var hun ansat som specialarbejder hos Hartmann Emballage i Tønder.

IV.E.2.b.4)a)

Dødfødt pige, Rebecca Engmann Sørensen, født den 3. september 1997 i Haderslev.

IV.E.2.c.

Anna Marie Sørensen er født den 31. august 1927 i Hvorvarp, Ulstrup sogn. Hun blev gift den 25. november 1951 i Farsø kirke med Rasmus Helbo Jensen. Han er født den 17. april 1924 i Sjørup, og han døde den 21. januar 1994 i Farsø. Ægteskabet blev ophævet i 1967, og Anna Marie Sørensen blev derefter gift anden gang den 7. oktober 1967 med Arne Christensen. Ægteskabet blev ophævet i 1976.

Bosat: Fredensgade 15, Arden.

IV.E.2.c.1)

Birgit Marie Helbo Jensen er født den 25. oktober 1952 i Pederstrup, Vinderslev sogn. Hun blev gift den 2. maj 1971 i Haverslev med Tommy Andre Nielsen, der er født den 22. juli 1950 i Aalborg som søn af skomager Anders Kristian Nielsen og hustru Lillian Olivia Bertelsen.

Bosat: Mosevej 1, Suldrup.

Birgit Marie Helbo Jensen er maskinprogrammør, og Tommy Andre Nielsen er kedelpasser.

IV.E.2.c.1)a)

René Karl Nielsen er født den 21. oktober 1971 i Aalborg.

Bosat: Mosevej 1, Suldrup.

René Karl Nielsen tog 10. klasses eksamen og gennemgik EFG-basisåret på levnedsmiddellinien, hvorpå han var opvasker på en restaurant. Efter at have aftjent sin værnepligt i Hvorup var han køkkenmedhjælper på plejehjemmet i Øster Hornum og dernæst ansat hos Mc Donald i omkring 5 år. På nuværende tidspunkt arbejder han på Gøl pølsefabrik.

IV.E.2.c.2)

Bente Helbo Jensen er født den 16. oktober 1954 i Farsø.

Bosat: Enggården 32, Skørping.

Bente Helbo Jensen er sygehjælper.

IV.E.2.c.2)a)

Michael Helbo Vinther er født den 27. juli 1979 i Taastrup.

IV.E.2.c.2)b)

Jesper Helbo Vinther er født den 6. oktober 1981 i Taastrup.

IV.E.2.c.3)

Bjarne Helbo Jensen er født den 9. februar 1957 i Sjørup, Strandby sogn. Han er gift med Anni Jensen.

Bosat: Hanebakkevej 4, Skørping.

Bjarne Helbo Jensen er maskinarbejder.

IV.E.2.c.4)

Kirsten Inger Christensen er født den 2. februar 1965 i Sjørup, Strandby sogn. Hun blev gift den 26. februar 1993 på rådhuset i Skørping med Jan Paulsen, der er født den 20. marts 1963 i Skørping som søn af murer Peder Paulsen og hustru Jytte Sørensen.

Bosat: Skovbrynet 2, Skørping.

Kirsten Inger Christensen gik i skole i Haverslev og Skørping i 10 år og derefter på gymnasiet i Støvring i 3 år. Efter at have gået 1 år på teknisk skole i Frederikshavn gennemgik hun uddannelse til laborant og læste siden til laboratorietekniker. I 1988 blev hun ansat som laborant på Aalborg sygehus Syd, og hun har siden arbejdet samme sted.

Jan Paulsen gik i skole i Skørping i 10 år, og efter at have gennemgået EFG-basisåret i Aalborg stod han i lære som mekaniker hos Aalborg Portland. I 1985 blev han ansat som kvalitetstekniker hos KEW i Hadsund, og siden 1987 har han arbejdet hos D.K.Emballage i Støvring. – I fritiden virker han som håndboldtræner.

IV.E.2.c.4)a)

Kristine Paulsen er født den 29. september 1991 i Aalborg.

IV.E.2.c.4)b)

Mathilde Paulsen er født den 25. august 1994 i Aalborg.

IV.E.2.c.5)

Agnes Britta Christensen er født den 12. juni 1967 i Fjerritslev, Kollerup sogn. Hun lever sammen med Henrik Engelst Stensgaard, der er født den 27. juni 1964 i Rebild, Skørping sogn, som søn af reservedelschef Peter Stensgaard og hustru, kontorassistent Inger Engelst.

Bosat: Østergårdsvej 7, Terndrup.

Agnes Britta Christensen gik i skole i Haverslev og Skørping i alt 10 år og var derefter elev på gymnasiet i Støvring i 3 år. Efter at have taget HH-eksamen i Aalborg i 1990 gennemgik hun uddannelse til shippingassistent hos KEW i Hadsund. Hun blev udlært i 1992 og har siden arbejdet samme sted.

Henrik Engelst Stensgaard gik i skole i Skørping, Hellum og Terndrup, i alt 10 år. Efter at have gennemgået EFG-basisåret i Aalborg stod han i lære som automekaniker hos Kragelund i Aalborg og blev udlært i 1984. Siden 1986 har han været ansat ved et firma i Aalborg.

IV.E.2.d.

Hans Christian Sørensen er født den 21. februar 1931 i Farsø. Han blev gift den 27. december 1955 i Lovns kirke med Anna Grethe Sørensen, der er født den 23. juli 1934 i Lovns som datter af fisker Jens Christian Sørensen og hustru Agnes Sørine Jensen.

Bosat: Holmmarksvej 58, Gedsted.

Hans Christian Sørensen gik i skole i Farsø i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper fra 1945 til 1955, afbrudt af ophold på Ry højskole og Korinth landbrugsskole. Herpå købte han en gård i Fragtrup på 38 tdr. land, som han drev til 1966, hvorpå han solgte ejendommen og fik ansættelse ved postvæsenet. Fra 1970 til 1974 var han skibsbygger på Aalborg Værft, og de følgende år til 1978 var han ansat som svejser hos A.C. Kraner i Viborg. Dernæst var han svejser hos Jyden staldinventar i Aalestrup i ca. 2 år og drejer på Grundfos i Viborg i ca. 5 år. Fra 1985 til 1990, da han gik på efterløn, var han ansat som maskinarbejder hos Dansk Vindteknik, Viborg.

Anna Grethe Sørensen gik i skole i Lovns i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning hjemme hos sin far til 1954, hvorpå hun var husassistent på lærlingehjemmet i Skalborg indtil giftermålet, da hun blev hjemmearbejdende husmor. I årene fra 1968 til 1973 var hun ansat som hjemmehjælper ved Aalestrup kommune, og de følgende år til 1994, da hun gik på efterløn, var hun nattevagt på plejehjemmet i Gedsted, ligeledes i Aalestrup kommune.

IV.E.2.d.1)

Gitte Sørensen er født den 27. maj 1956 i Fragtrup, Farsø sogn.

Bosat: Rams Tværvej 1, Viborg.

Gitte Sørensen forlod folkeskolen efter 8. klasse, hvorpå hun tog 9. og 10. klasse på ungdomsskole. Derefter var hun ung pige i huset hos Otto Ditlev i Farsø i nogle måneder, og fra marts til november 1974 var hun husassistent hos Peter Hansen, Pan Busser, Viborg. Efter at have haft et ophold på Engelsholm højskole ved Vejle i 20 måneder var hun ansat ved Ølgod kommune til midten af august 1982, hvor arbejdet bestod i beskæftigelse af pensionister i åben dagcenter samt bl.a. hjemmebesøg. Hun blev nu uddannet som beskæftigelsesvejleder på skolen i Aalborg og med praktik på efterbehandlingssygehuset i Løgstør. I slutningen af juni 1983 blev hun færdiguddannet og fik ansættelse på amtsplejehjemmet i Børkop. Fra 1985 til 1993 var hun ansat på Sct. Kjeldsgården i Viborg, og hun har siden arbejdet på Klosterhaven i Viborg.

IV.E.2.d.2)

Thurit Sørensen er født den 30. december 1957 i Fragtrup, Farsø sogn.

Bosat: Nørregade 15, Gedsted.

Thurit Sørensen gik 8 år i folkeskolen, hvorpå hun var elev på ungdomskostskolen Tårupgård og på Himmerlands ungdomsskole i Havbro. Fra 1975 til 1982 var hun ansat hos Design Lys i Aalestrup, afbrudt af et ophold på Ry højskole i 1977. Siden arbejdede hun nogle måneder på maskinfabrikken Derby i Aalestrup, og arbejdsmand ved Aalestrup kommune og i en fritidsordning for børn. Ind i mellem havde hun ophold på kunsthøjskolen ved Holbæk flere gange. Fra 1989 til 1995 gennemgik hun uddannelse til billedkunstner på Det Jyske Kunstakademi i Århus.

IV.E.2.d.3)

Jes Sørensen er født den 31. august 1962 i Fragtrup, Farsø sogn. Han lever sammen med Eva Marie Kristine Liltorp, der er født den 30. januar 1958 i Stistrup, Fovlum sogn, som datter af gårdejer Thorolf Liltorp og hustru Mary Munk.

Bosat: Søndergade 40, Gedsted.

Jes Sørensen tog 9. klasses eksamen på Himmerlands ungdomsskole i Havbro. I 1982 blev han udlært som klejnsmed på Torps Maskinværksted i Farsø (nu Dani Lift), og han har siden været ansat samme sted.

Eva Marie Kristine Liltorp tog 10. klasses eksamen på Himmerlands ungdomsskole i Havbro, hvorpå hun arbejdede en tid på Langhoffs Konditori i Silkeborg. Hun har siden været ansat ved DFDS's passagerskibe, først som kassererske på Winston Churchill, dernæst som cafeterialeder på Tor Britannia, og nu som passagerassistent på Prince of Scandinavia.

IV.E.2.d.3)a)

Sandie Liltorp Sørensen er født den 9. juni 1993 i Viborg.

IV.E.2.d.3)b)

Robin Liltorp Sørensen er født den 20. august 1995 i Viborg.

IV.E.2.e.

Bent Ingemann Sørensen er født den 19. marts 1933 i Farsø. Han blev gift den 19. september 1954 i Kollerup kirke med Karen Møller Sand, der er født den 9. maj 1934 i Andrup, Kollerup sogn, som datter af landmand Niels Møller Sand og hustru Karen Kristine Pedersen. Ægteskabet blev ophævet, og Bent Ingemann Sørensen blev derefter gift anden gang med Conni S. Lyng. Han lever nu sammen med Alice Madsen, der er født den 25. marts 1934 i Lunde ved Stenstrup.

Bosat: Gl. Hobrovej 6, Mariager.

Bent Ingemann Sørensen gik i skole i Farsø i 6 år og i Fandrup i 1 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper i ca. 2 år, og efter at have haft et ophold på Havbro ungdomsskole 1949–1950 var han landbrugsmedhjælper i hhv. Havbro og Farsø til 1953, da han indledte et ophold på Fyns Stifts husmandsskole. Den 1. september 1954 købte han en gård på 74 tdr. land i Hingelbjerg ved Fjerritslev, som han drev til 1993, da han afhændede ejendommen. I 1995 flyttede han til Mariager og gik på efterløn. – Bent Ingemann Sørensen har siddet i bestyrelsen for landboforeningen i Hanherred og har været formand for D.L.K. samt siddet i bestyrelsen for friskolen i Klim.

Karen Møller Sand gennemgik 7 års skolegang i Kollerup skole og fik derpå plads som ung pige på landet. Herefter var hun ansat i køkkenet på Haubro Ungdomsskole i årene 1951–54, hvorefter hun var på Frederiksberg Højskole i 3 måneder. Den 19. september 1954 blev hun gift med Bent Ingemann Sørensen, og de købte ejendommen i Hingelbjerg, som de drev i fællesskab. Ægtefællerne blev skilt i 1982, hvorefter Karen Møller Sand flyttede til Vust, senere til Vester Thorup, hvor hun stadig bor på adressen Thorup Strandvej 58, Vester Thorup. – Karen Møller Sand fik efter skilsmissen arbejde som hjemmehjælper i 1983 og arbejdede ved Fjerritslev kommune, indtil hun gik på efterløn i 1994. – Hendes fritidsinteresser er hendes børn, folkedans, gymnastik og dans.

IV.E.2.e.1)

Lene Sand er født den 24. april 1955 i Hingelbjerg, Kollerup sogn. Hun blev gift den 22. november 1975 i Kollerup kirke med Poul Erik Kristensen, der er født den 5. juni 1950 i Torup ved Thisted. Ægteskabet blev ophævet i 1986.

Bosat: Skræmvej 200, Fjerritslev.

Lene Sand gik i skole i Fjerritslev i 10 år, hvorpå hun tog HF-eksamen i Ranum og handels-skoleeksamen i Aars. I 1975 blev hun ansat som elev ved Fjerritslev Avis, og efter at være blevet udlært var hun kontorassistent samme sted til 1983. Dernæst var hun kontorassistent ved Fjerritslev Turist og Erhvervs kontor i ca. 2 år, hvorpå hun var centermedarbejder ved Røde Kors i Kollerup 1985–1987. Siden har hun været ansat som sagsbehandler hos Husligt Arbejderforbund i Fjerritslev.

IV.E.2.e.1)a)

Jane Sand Kristensen er født den 20. april 1976 i Thisted.

Bosat: Vestergade 45, Brovst.

Jane Sand Kristensen gik i friskolen i Klim i 8 år, hvorpå hun tog 9. og 10. klasse på kommuneskolen i Fjerritslev. Efter at have taget HF-eksamen i Ranum i 1995 arbejdede hun nogle måneder som hjemmehjælper ved Fjerritslev kommune. Dernæst blev hun uddannet som butiksassistent hos Brovst Tæpper og Gardiner.

IV.E.2.e.1)b)

Lisbeth Sand Kristensen er født den 5. juli 1977.

Bosat: Skræmvej 164, Fjerritslev.

Hun er studerende.

IV.E.2.e.1)c)

Jens Erik Kristensen er født den 16. september 1979 i Thisted.

Bosat: Vestergade 45, Brovst.

IV.E.2.e.2)

Inga Sand Sørensen er født den 28. februar 1958 i Hingelbjerg, Kollerup sogn. Hun blev gift den 4. marts 1978 i Kollerup med Agner Sørensen, der er født den 8. juni 1951 i Ø. Svenstrup som søn af landmand Sigurd Sørensen og hustru Astrid Kirstine.

Bosat: Schibstedsvej 4, Brovst.

Inga Sand Sørensen tog realeksamen fra Fjerritslev skole i 1976, og efter at have taget handelseksamen blev hun uddannet som kontorassistent. Hun var ansat som sekretær indtil 1983, da hun tog mæglereksamen. De følgende år til 1987 arbejdede hun som mægler, og hun var nu igen sekretær et par år. I 1989 begyndte hun som jurastuderende i Århus og havde sideløbende job som sekretær. Hun tog juridisk embedseksamen i 1994, blev advokat i 1998 og er ansat som advokat.

Agner Sørensen blev udlært som mekaniker og startede i 1989 eget autoværksted. Siden 1986 har han været Ford-forhandler.

IV.E.2.e.2)a)

Jesper Sand Sørensen er født den 2. august 1980 i Brovst.

IV.E.2.e.2)b)

Peter Sand Sørensen er født den 29. september 1984 i Brovst.

IV.E.2.e.3)

Niels Jørgen Sørensen er født den 9. december 1966 i Hingelbjerg, Kollerup sogn, og han døde den 20. oktober 1998. Han blev gift den 29. december 1989 på rådhuset i Fjerritslev med Charlotte Neddergaard Christensen, der er født den 23. august 1966 i Gøttrup som datter af murer Søren Christensen og hustru Herdis Pedersen.

Bosat: Drøstrupvej 73, Fjerritslev.

Niels Jørgen Sørensen gik på friskolen i Klim og på kommuneskolen i Fjerritslev, i alt 8 år. Herpå var han elev på Åbybro ungdomsskole i 2 år. Derefter var han beskæftiget som landbrugsmedhjælper, og efter at have haft et ophold på Lundbæk landbrugsskole 1984–1985 tjente han på gården Damgård i Torup Holme. I 1988 blev han ansat som bestyrer på en kyllingefarm i Klim, og den 1. november 1989 købte han gården Bakkebo i Drøstrup på 54 ha., som han drev med RDM-besætning. – Niels Jørgen Sørensen har siden 1992 siddet i bestyrelsen for Hanherreds Kvægavlerforening.

Charlotte Neddergaard Christensen gik på Ørebro skolen og på kommuneskolen i Fjerritslev, i alt 9 år. Efter at have været ung pige i huset samt været beskæftiget som landbrugsmedhjælper havde hun ansættelse som hjemmehjælper i Fjerritslev 1989–1991. De følgende år til 1994 var hun hjemmearbejdende husmor, og dernæst arbejdede hun på Dancall i Pandrup en periode. Siden juli 1996 har hun været ansat som specialarbejder hos West-Wood i Løgstør.

IV.E.2.e.3)a)

Søren Neddergaard Sørensen er født den 30. august 1987 i Kollerup sogn.

IV.E.2.e.3)b)

Bent Neddergaard Sørensen er født den 20. juni 1989 i Klim.

IV.E.2.e.3)c)

Eskild Neddergaard Sørensen er født den 5. oktober 1998.

IV.E.2.e.4)

Poul Sørensen er født den 3. april 1968 i Hingelbjerg, Kollerup sogn.

Bosat: Drøstrupvej 73, Fjerritslev.

Poul Sørensen gik på friskolen i Klim og siden på Åbybro ungdomsskole, hvor han tog 10. klasses eksamen. Han var beskæftiget som specialarbejder fra 1985 til 1988, bl.a. hos Manstrup Totalbyg i Fjerritslev. Efter at have taget studentereksamen fra Thisted gymnasium samt at have gennemgået EFG-basisåret indenfor jern og metal var han landbrugsmedhjælper i nogle år, afbrudt af et ophold på Lundbæk landbrugsskole. Siden den 1. maj 1996 har han været ansat som specialarbejder hos Alfax i Kolding. Den 16. oktober 1998 overtog han broderens ejendom i Drøstrup. – Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Haderslev fra august 1988 til februar 1989.

IV.E.2.e.5)

Pernille Lyng Sørensen er født den 8. januar 1990 i Aalborg.

IV.E.2.f.

Søren Aage Sørensen er født den 10. december 1935 i Farsø. Han blev gift den 10. april 1968 på rådhuset i Nibe med Ellen Kristine Jakobsen, der er født den 12. december 1939 i St. Binderup, Binderup sogn, som datter af husmand Jens Jakobsen og hustru Anna Mette.

Bosat: Dammergårdsvej 15, Fandrup, Farsø.

Søren Aage Sørensen gik i skole i Farsø og Fandrup i 7 år og havde desuden et ophold på en ungdomsskole. Han tjente som landbrugsmedhjælper i bl.a. Vesterbølle, afbrudt af militærtjeneste på Sjælland 1955–1957. Fra 1960 til 1966 hjalp han til hjemme på forældrenes gård og drev sideløbende maskinstation. Herpå overtog han gården Bakkely efter forældrene. Ved overtagelsen var der et tilliggende på 17 tdr. land, og senere har han købt mere jord, således at han i dag har 43 tdr. land. I 1996 købte han desuden Alsiggård i Fragdrup på 83 tdr. land sammen med sønnen Sten. Sideløbende med driften af landbruget har han drevet maskinstation.

Ellen Kristine Jakobsen gik i skole i Hvorvarp og Aars i 7 år og havde desuden et ophold på Havbro ungdomsskole i 1956. Herpå var hun medhjælper ved landbrug og ung pige i huset indtil sit første giftermål i 1959. I sit første ægteskab har hun sønnerne Bendt og Jan Bertelsen.

IV.E.2.f.1)

Sten Sørensen er født den 4. juni 1970 på sygehuset i Farsø. Han blev gift den 5. august 1995 i Ulstrup kirke med Anni Rask Nielsen, der er født den 13. oktober 1974 på sygehuset i Farsø som datter af landmand Alfred Nielsen og hustru Nora Rask.

Bosat: Fragtrupvej 51, Farsø.

Sten Sørensen tog 10. klasses eksamen, og efter at have haft et grundskoleophold på Lundbæk

landbrugsskole 1987–1988 tjente han på en gård i 1 år, hvorpå han var landbrugsvikar i godt 2 år, afbrudt af 9 måneders militærtjeneste på Farum kaserne i 1990. Han var nu igen landbrugsmedhjælper til januar 1993, da han indledte endnu et landbrugsskoleophold. I slutningen af 1993 erhvervede han "det grønne bevis". Dernæst var han landbrugsvikar i godt 1/2 år og ansat i et kabelfirma i ca. 1 år. Den 20. februar 1996 købte han sammen med sin far gården på ovenstående adresse.

Anni Rask Nielsen gik i folkeskolen i 7 år og tog derefter 8., 9. og 10. klasse på Borremose ungdomsskole. Derefter gik hun på handelsskolens grunduddannelse, hvorpå hun var beskæftiget hjemme til sit 18. år. Hun deltog nu i et tekstilprojekt under kommunen og blev i slutningen af marts 1993 ansat på gardinfabrikken Acrimo i Hornum. Fra august 1996 havde hun først barselsorlov og siden 1 års forældreorlov. På nuværende tidspunkt går hun på daghøjskole i Løgstør.

IV.E.2.f.1)a)

Julie Rask Sørensen er født den 6. oktober 1996 i Farsø.

IV.E.2.g.

Poul Egon Sørensen er født den 31. oktober 1937 i Farsø. Han blev gift den 27. juni 1959 i Farsø kirke med Mona Lise Tørnes, der er født den 8. maj 1941 i Gram som datter af arbejdsmand Peter Hansen Tørnes og hustru Rigmor Mathiesen.

Bosat: Skrågyde 11, Hejsager, Haderslev.

Poul Egon Sørensen gik i skole i Farsø og Fandrup, i alt 7 år. Han arbejdede ved landbruget ude og hjemme til 1957, da han indkaldtes til tjeneste ved søværnet på Middelgrundstøtten. Efter at være blevet hjemsendt i 1958 flyttede han til Sønderjylland, og senere på året til hjemegnen, hvor han igen var beskæftiget ved landbruget hjemme. Den 1. september bosatte han sig i Hejsager og fik arbejde som chauffør. Siden 1985 har han været ansat hos vognmandsfirmaet Brdr. Dahl i Vojens.

Mona Lise Tørnes gik i skole i Skrydstrup i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning hjemme fra 1955 til 1957, hvorpå hun var ekspeditrice i ca. 1 år. Dernæst havde hun ansættelse i guldsmedeforretningen Urmager Jensen i Haderslev. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmor til 1974, da hun fik ansættelse som rengøringsassistent på et feriehus i Hejsager. Fra 1979 til 1985 var hun monitrice hos Brdr. Gram i Vojens, og i årene 1988–1991 var hun ansat som specialarbejder hos O.S. Stålintustri i Haderslev. Herefter gik hun på overgangsydelse.

IV.E.2.g.1)

Peter Sørensen er født den 19. december 1959 på sygehuset i Farsø. Han blev gift den 15. september 1984 med Lisbeth Ea Madsen. Ægteskabet blev ophævet i 1986, og Peter Sørensen blev derefter gift anden gang den 19. august 1998 med Britta Borring, der er født den 23. marts 1960 i Toftlund som datter af arbejdsmand Frederik Madsen Borring og hustru Nicoline Schmidt.

Bosat: Markvænget 51, Toftlund.

Peter Sørensen gik på Halk skole ved Haderslev indtil 7. klasse og var derefter elev på realskolen i Haderslev, hvorfra han tog realeksamen i 1977. Han var arbejdsdreng hos Anders Mortensen indtil maj 1978, hvorpå han kom i lære som radiomekaniker samme sted og blev udlært i 1981. Den 1. januar 1982 indkaldtes han til militærtjeneste ved HMAK i Høvelte. 3 måneder senere blev han forflyttet til Næstved og hjemsendtes herfra den 30. september 1982. Den følgende periode til oktober 1984 var han ansat som værkfører hos A til Z Radio i Næstved, og dernæst var han ansat hos AC-Radio i Agerskov i ca. 1 1/2 år og hos Vulkan Radio i Skærbæk i omkring 1 1/2 år. Fra juni 1987 til august 1991 arbejdede han hos Bjarnes Radio i Toftlund, og derfra kom han til Minolta Danmark A/S i Kolding som servicekonsulent og har siden været ansat samme sted.

– Peter Sørensen sad i bestyrelsen for Toftlund Andels Boligforening 1982–1996. Siden 1990 har han været medlem af bestyrelsen for modelflyveklubben Arrow Toftlund, fra 1993 til januar 1998 som formand. Siden 1996 har han undervist i modelbygning på ungdomsskolen. Han var med ved oprettelsen af Toftlund Revyen og sidder i bestyrelsen for samme.

Britta Borring tog 9. klasses eksamen fra Toftlund skole i 1976 og fik samme år ansættelse hos Camping Nissen i Arnum. Her arbejdede hun ca. 1 år, og dernæst var hun ansat på Central Hotellet i Toftlund og siden på plejehjemmet i Agerskov. Hun påbegyndte nu uddannelsen til plejer i Augustenborg i slutningen af 1978, men uddannelsen blev afbrudt, og i stedet blev hun i 1980 ansat på amtsplejehjemmet i Løgumkloster, hvor hun arbejdede til 1990. Herpå var hun beskæftiget en tid på Hotel Postgården i Løgumkloster. På nuværende tidspunkt er hun rengøringsassistent hos ISS.

IV.E.2.g.1)a)

Palle Sørensen er født den 5. juni 1984 i Næstved.

IV.E.2.g.1)b)

Søren Borring Sørensen er født den 20. juni 1996 i Haderslev.

IV.E.2.g.2)

Egon Sørensen er født den 21. juli 1961 i Haderslev.

Bosat: Simmerstedvej 48, Haderslev.

Egon Sørensen tog 10. klasses eksamen og arbejdede derefter på et lager med dyreartikler. Som 17-årig blev han chaufførmedhjælper, og i årene 1980–1983 kørte han som chauffør på Rusland. Herefter havde han ansættelse som chauffør hos forskellige vognmænd til 1988, da han blev ansat som chauffør hos E. Schondelmeier i Haderslev, hvor han kørte potteplanter til Sydeuropa. Han er nu chauffør hos vognmand Holger Petersen i Holbøl og kører stykgods til Tyskland.

IV.E.2.g.2)a)

Chris Christensen er født den 11. maj 1985 i Haderslev.

IV.E.2.g.3)

Marianne Sørensen er født den 28. juli 1963 i Hejsager. Hun blev gift den 24. august 1992 på rådhuset i Haderslev med Dan Pedersen, der er født den 14. oktober 1962 på sygehuset i Haderslev som søn af fisker Svend Aage Pedersen og hustru Signe Emilie Harsdorf.

Bosat: Øsby Stadionvej 61, Haderslev.

Marianne Sørensen afsluttede skolegangen fra Haderslev realskole i 1980, hvorpå hun var ung pige i huset i Haderslev i ca. 1 år. I 1983 tog hun HF-eksamen fra katedralskolen i Haderslev, hvorefter hun gennemgik uddannelse til laborant på teknisk skole i Aabenraa og ved Levnedsmiddelkontrollen i Haderslev samt ved Mejeribrugets Analysevirksomhed i Brørup. Hun blev færdiguddannet i 1986 og fortsatte som laborant ved Levnedsmiddelkontrollen. Fra 1990 til 1993 var hun laborant på udviklingslaboratoriet Nutrio i Marstrup, og dernæst var hun ansat ved Bioteknologisk Institut i Kolding i ca. 2 år. Siden 1995 har hun igen arbejdet på Levnedsmiddelkontrollen i Haderslev. – Marianne Sørensen har i nogle år virket som gymnastikinstruktør.

Dan Pedersen gik på Øsby folke- og realskole. Han blev udlært som konstruktionssmed hos Øsby Smedie i 1983 og arbejdede samme sted til 1989. Siden har han været ansat på Dieselgården i Haderslev.

IV.E.2.g.3)a)

Tim Tørnes Pedersen er født den 1. juli 1992 i Haderslev.

IV.E.2.g.3)b)

Mathias Tørnes Pedersen er født den 30. november 1996 i Sønderborg.

IV.E.2.g.4)

Linda Sørensen er født den 10. november 1965 i Haderslev. Hun blev gift den 2. september 1994 på rådhuset i Haderslev med Niels Axel Petersen, der er født den 5. september 1964 i Tommerup som søn af lagerforvalter Børge Petersen og hustru, butiksassistent Grethe Lilly Jacobsen.

Bosat: Øsby Stadionvej 51, Haderslev.

Linda Sørensen tog 10. klasses eksamen i Haderslev, og efter at have gennemgået EFG-basisåret på handelsskolen i Haderslev blev hun i 1983 ansat som kontorelev ved Kriminal- og Skifteretten i Haderslev. Hun blev udlært i 1985 og har siden arbejdet som kontorassistent forskellige steder, bl.a. hos revisorer og advokater.

Niels Axel Petersen tog 9. klasses eksamen fra Øsby skole, hvorpå han var arbejdsdreng i Øsby Smedie. Siden kom han i lære samme sted og blev udlært som smed. Fra 1988 til 1995 arbejdede han på N.C. Jensens Maskinfabrik i Sdr. Vilstrup, og han har siden været ansat som montør hos Dan-doors i Stilling.

IV.E.2.g.4)a)

Sanne Petersen er født den 9. august 1992 i Haderslev.

IV.E.2.g.4)b)

Ninna Petersen er født den 4. marts 1996 i Haderslev.

IV.E.3.

Thorvald Ferdinand Rasmussen er født den 19. juni 1902 i Gislum, og han døde den 5. november 1996 på plejehjemmet Solvang i Aars. Han blev gift den 10. oktober 1931 i Oudrup kirke med Julie Marie Olesen. Hun er født den 1. februar 1903 i Brårup, Oudrup sogn, som datter af gårdejer Anders Peter Olesen og hustru Dorthea Kirstine Larsen, og hun døde den 22. december 1939 på sygehuset i Farsø. – Thorvald Ferdinand Rasmussen blev gift anden gang den 25. oktober 1942 i Gislum kirke med Maren Kristine Kristensen. Hun er født den 14. marts 1912 i Boldrup, Stenild sogn, som datter af Morten Kristensen og hustru Marie Dorthea Pejtersen, og hun døde den 21. december 1969 på Gislum Søndergård, Gislum sogn.

Thorvald Ferdinand Rasmussen gik i skole i Gislum i 7 år. Han var beskæftiget en periode som landbrugsmedhjælper i Vognsild og hjalp desuden moderen med driften af gården til 1929, afbrudt af et ophold på Hoptrup højskole. I 1929 overtog han fødegården, Gislum Søndergård, med et tilliggende på 44 tdr. land. Gården blev drevet som alsidigt landbrug til 1970, da den blev afnændet til sønnen Poul Erik. I 1935 blev der opført nye stalde og lade og i 1954 nyt stuehus. Desuden blev der på et tidspunkt købt en naboejendom på 12 tdr. land. På gården var der bl.a. 4 avlstyre. – Thorvald Ferdinand Rasmussen var medlem af tilsynsrådet i Aars Sparekasse og sad i bestyrelsen for hesteforeningen. Desuden var han medlem af menighedsrådet i Gislum.

Julie Marie Olesen gik i skole i Oudrup i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning ude og hjemme indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Rønde højskole. Hun døde i barselseng i 1939.

Maren Kristine Kristensen gik i skole i Stenild i 7 år. Hun var ung pige i huset i bl.a. Stenild og Grynderup, hvorpå hun var husbestyrerinde i Boldrup i 4 år. I 1941 blev hun husbestyrerinde hos

sin senere mand, Thorvald Ferdinand Rasmussen.

IV.E.3.a.

Inga Elisabeth Rasmussen er født den 3. september 1932 i Gislum. Hun blev gift den 30. oktober 1955 i Asferg kirke med Niels Erik Nielsen, der er født den 19. maj 1932 i Stenild som søn af landmand Niels Christian Nielsen og hustru Agnes Nikoline Kristensen.

Bosat: Teglbakken 2, Mariager.

Inga Elisabeth Rasmussen gik i skole i Gislum i 7 år, hvorpå hun var beskæftiget ved husgerning hjemme og ude. Efter at have haft et ophold på Horne højskole i 1953 var hun husbestyrerinde i Fårup og Asferg indtil giftermålet i 1955. Herefter var hun medhjælpende hustru til 1988, sideløbende med at hun virkede som køkkenmedhjælper på Sødisebakke i Mariager i 12 år. Fra 1988 til 1996 var hun vikar på Sødisebakke. – Hun har deltaget i flere kurser i årenes løb.

Niels Erik Nielsen gik i skole i Stenild i 7 år. Herpå arbejdede han ved landbruget og havde plads som fodermester på Gislumgård fra 1952 til 1954 og derefter som forkarl hos Jens Sjøtte i Gassum. I 1957 købte han en ejendom i Svenstrup ved Mariager på 14 tdr. land, som han drev til 1967, da han afhændede ejendommen og i stedet købte gården Hedevang i Svenstrup på 34 tdr. land. Han drev Hedevang som alsidigt landbrug til 1988, da han afhændede gården til datteren og svigersønnen, Birthe og Jørn Poulsen.

IV.E.3.a.1)

Anne Marie Nielsen er født den 6. marts 1956 i Gassum. Hun blev gift den 30. maj 1987 på Purhus rådhus med Steen Jensen, der er født den 31. maj 1957 i Skjellerup som søn af arbejdsmand Martin Jensen og hustru Astrid.

Bosat: Tjærbyvej 247, Tjærby, Randers.

Anne Marie Nielsen tog realeksamen fra Mariager skole og i 1974 den 1-årige handelsskoleeksamen fra handelsskolen i Hobro, hvorpå hun blev ansat som elev i Mariager Bank. Efter at være blevet udlært arbejdede hun samme sted til 1978, da hun fik ansættelse i Andelsbanken i Randers (nu Unibank). Den 1. september 1995 blev hun udnævnt til fuldmægtig i banken, og i november 1996 blev hun valgt til tillidsmand.

Steen Jensen gik i skole i Skjellerup og Hobro, i alt 10 år. Han var beskæftiget som specialarbejder i Hobro i ca. 2 år, og efter at have aftjent sin værnepligt i Randers, hvorfra han hjemsendtes i 1978, blev han ansat som chauffør hos Kibek Nielsen og Sønner, Randers. Her var han beskæftiget til 1980, og siden arbejdede han nogle år som pædagogmedhjælper i Spentrup. I 1987 blev han ansat som montør hos William Skilte i Randers, og i 1990 kom han i lære samme sted som skiltemaler. Han blev udlært i 1993 og arbejder fortsat i samme firma. – Steen Jensen sidder i bestyrelsen for Purhus Kunstforening.

IV.E.3.a.1)a)

Rasmus Jensen er født den 4. oktober 1976 på sygehuset i Randers.

Bosat: Tjærbyvej 247, Tjærby, Randers.

Rasmus Jensen tog studentereksamen i 1995, hvorpå han aftjente sin værnepligt ved Dronningens Livregiment i Nr. Uttrup og hjemsendtes i juli 1996. I efteråret 1996 indledte han et ophold på Kolding højskole (filmlinien), og i første halvdel af 1997 foretog han en rejse til Asien. I december 1998 afslutter han uddannelse som animator på Viborg Medicenter.

IV.E.3.a.1)b)

Jakob Jensen er født den 8. april 1980 i Randers.

Han er under uddannelse.

IV.E.3.a.2)

Birthe Nielsen er født den 19. februar 1959 i Svenstrup. Hun blev gift den 19. februar 1989 på Mariager rådhus med Jørn Michael Poulsen, der er født den 8. november 1957 i Brødløs, Mariager sogn, som søn af gårdejer Axel Poulsen og hustru Kamma Jensen.

Bosat: Bakkevej 8, Brødløs, Mariager.

Birthe Nielsen tog realeksamen fra Mariager skole i 1976 og HF-eksamen i Hobro i 1978, hvorpå hun var beskæftiget som pædagogmedhjælper i Randers i et par år. I 1983 blev hun færdiguddannet som børnehavepædagog fra seminariet i Viborg, og i årene 1985–1987 virkede hun som dagplejer. Dernæst var hun ansat som pædagog i en vuggestue i Mariager til 1991, da hun blev børnehaveklasseleder på Bjerregrav skole. Siden 1993 har hun haft stilling som børnehaveklasseleder ved Mariager skole. – Hendes hobby er håndbold.

Jørn Michael Poulsen gik i skole i Mariager i 10 år, hvorpå han var elev på teknisk skole i Randers i 1 år. I 1978 tog han HF-eksamen i Hobro og fik samme år arbejde som vicevært i Randers. Fra 1979 til 1981 gennemgik han uddannelse til teknisk assistent og blev ansat som værkfører på Nordfab i Assens. Her var han beskæftiget til 1993, afbrudt af årene 1986–1989, hvor han var værkfører på Ågård Maskinfabrik i Hadsund. Han var nu ansat på Grundfos i Aalestrup i omkring 2 år og har fra 1995 haft ansættelse hos Joka i Råsted ved Randers. – I fritiden virker han som håndboldtræner i Mariager.

Birthe og Jørn Michael Poulsen overtog i 1988 Birthes barndomshjem, Hedevang, og desuden har de købt en anden ejendom på Fjeldstedsøvej. Gårdenes samlede tilliggende er på 90 tdr. land.

IV.E.3.a.2)a)

Martin Poulsen er født den 3. april 1984 i Hobro.

IV.E.3.a.2)b)

Anders Poulsen er født den 15. april 1986 i Hobro.

IV.E.3.a.2)c)

Kristina Poulsen er født den 25. december 1988 i Hobro.

IV.E.3.a.3)

Kjeld Nielsen er født den 31. januar 1961 i Svenstrup. Han blev gift den 28. maj 1988 i Mariager kirke med Jytte Elise Møller, der er født den 28. maj 1963 på Sem Mark, Sem sogn, som datter af husmand Christian Andersen Møller og hustru Elisabeth Jensine Hjulmann.

Bosat: Rinddalen 12, Mariager.

Kjeld Nielsen tog realeksamen fra Mariager skole. Han var beskæftiget som specialarbejder forskellige steder, bl.a. hos Hedeselskabet i Mariager. Sin værnepligt aftjente han i Skive 1980–1981, og i 1983 fik han ansættelse som specialarbejder hos Nordfab i Assens. Siden 1988 har han været EDB-medarbejder samme sted.

Jytte Elise Møller gik på Havndal skole i 9 år og tog i 1980 den 1-årige handelsskoleeksamen i Randers. I 1982 kom hun i lære som ekspedient hos slagtermester Willy Jensen i Hadsund, og i årene 1984–1992 var hun ansat hos Ebbe Jacobsen i Hobro. Siden har hun været hjemmearbejdende husmor. – Jytte Elise Møller har deltaget i "Hærvejsmarchen" 10 gange.

IV.E.3.a.3)a)

Ida Møller Nielsen er født den 8. november 1986 i Mariager.

IV.E.3.a.3)b)

Katrine Møller Nielsen er født den 26. marts 1989 i Mariager.

IV.E.3.a.3)c)

Emil Møller Nielsen er født den 31. oktober 1994 i Mariager.

IV.E.3.b.

Jens Peter Rasmussen er født den 3. oktober 1933 i Gislum.

Bosat: Nygade 26 B, Østrup, Aars.

Jens Peter Rasmussen gik i skole i Gislum i 7 år. Han arbejdede ved landbruget hjemme og havde 1952–1953 et ophold på Horne højskole. I 1954 fik han plads som fodermester på en gård i Lervang ved Ølstrup, og i årene 1955–1961 arbejdede han igen hjemme på fødegården. Han var nu bestyrer på en gård i Trampenbjerg ved Østbirk indtil 1966, da han blev syg og måtte holde op med dette arbejde. I 1967 startede han som minkavler i Gislum og drev minkfarmen til 1986, da han blev pensioneret.

IV.E.3.c.

Anne Rasmussen er født den 11. marts 1935 i Gislum. Hun blev gift den 26. september 1958 i Gislum kirke med Jens Christiansen Nyborg, der er født den 3. august 1921 i Lindved, Sindbjerg sogn, som søn af gårdejer Carl Christiansen og hustru Ane Schurmann.

Bosat: Gl. Landevej 41, Lindved, Vejle.

Anne Rasmussen gik i skole i Gislum i 7 år og havde senere et 3 måneders ophold på Horne højskole og et 3 måneders ophold på tilskærerskolen i Aalborg. Ellers var hun ung pige i huset flere forskellige steder indtil giftermålet. Hun har siden været hjemmearbejdende husmor og har i vinterhalvåret fulgt en del kurser på aftenskole.

Jens Christiansen Nyborg overtog i 1949 fødegården, Lindegård, som 3. generation. Nu er det meste af jorden solgt til sønnen Carl Johan, således at der nu er 5 tdr. land jord til de oprindelige bygninger på ovenstående adresse.

IV.E.3.c.1)

Carl Johan Christiansen Nyborg er født den 31. marts 1960 i Vejle, Sct. Nicolai sogn. Han blev gift den 25. maj 1991 i Sindbjerg kirke med Anne Gitte Pedersen, der er født den 2. oktober 1963 i Skarrild sogn som datter af gårdejer Hans Ejner Sandholm Pedersen og hustru Valborg Nielsine Asmussen.

Bosat: Sindbjerglundvej 8, Lindved, Vejle.

Carl Johan Christiansen Nyborg tog realeksamen fra Lindved skole i 1977, hvorpå han havde et ophold på Ladelund landbrugsskole. Efter at have aftjent sin værnepligt i Fredericia i 1980 var han fodermester på en gård i Nordjylland i 1 år, hvorefter han tog driftlederkursus på Bygholm landbrugsskole. Fra november 1982 til juli 1985 var han fodermester på Bygholm og havde ansvaret for kvægbesætningen. Han købte nu et parcelhus i Lindved og arbejdede ved landbruget hjemme til august 1990, da han købte en gård og nu har et tilliggende på 65 ha. efter også at have købt jorden fra faderens gård i 1996. – Carl Johan Christiansen Nyborg er medlem af repræsentantskabet i mejeriselskabet Kløver Mælk.

Anne Gitte Pedersen gik på Karstoft friskole og på Sdr. Felding centralskole, i alt 10 år. Hun har haft et grundskoleophold på Borris landbrugsskole og har arbejdet som fodermester i 1 1/2 år og som landbrugsmedhjælper i USA i 3 måneder. Hun er nu medhjælpende hustru på parrets gård i Lindved.

IV.E.3.c.1)a)

Karina Christiansen Nyborg er født den 31. december 1985 i Vejle.

IV.E.3.c.1)b)

Kasper Christiansen Nyborg er født den 13. november 1988 i Vejle.

IV.E.3.c.1)c)

Joachim Christiansen Nyborg er født den 8. juni 1993 i Vejle.

IV.E.3.c.2)

Inger Marie Christiansen Nyborg er født den 1. februar 1965 i Sindbjerg sogn. Hun blev gift den 5. oktober 1996 i Sindbjerg med Jens Henrik Lindeblad Nielsen, der er født den 4. juli 1964 i Fredericia som søn af lærer Kurt Oscar Nielsen og hustru, lærer Brita Lindeblad.

Bosat: Kløvermarksvej 5, Lindved, Vejle.

Inger Marie Christiansen Nyborg gik i skole i Lindved i 9 år og tog derefter HH-eksamen på handelsskolen i Vejle. Siden 1984 har hun været ansat på Landbocentret i Tørring, hvor hun blev udlært som kontorassistent i 1986. – Hendes fritidsinteresse er håndbold.

Jens Henrik Lindeblad Nielsen gik i skole i Lindved i 9 år og derefter på amtskolen i Tørring, hvorfra han tog studentereksamen. Efter at have aftjent sin værnepligt i Holstebro læste han til cand. merc. på handelshøjskolen i Århus. Han har været trainee i Nürnberg i 1/2 år og er nu ansat som indkøber hos Medicinkemi i Uldum. – Hans fritidsinteresse er fodbold.

IV.E.3.c.2)a)

Julie Nyborg Nielsen er født den 17. november 1994 i Vejle.

IV.E.3.c.2)b)

Jacob Nyborg Nielsen er født den 28. marts 1997 i Vejle.

IV.E.3.d.

Karl Elmer Rasmussen er født den 1. juli 1937 i Gislum. Han blev gift den 29. september 1966 i Tiset kirke med Karen Dam Nielsen, der er født den 9. marts 1942 i Århus som datter af gårdejer Anders Dam Nielsen og hustru Anna Marie Jensen Tulstrup.

Bosat: Blærevej 40, V. Oustrup, Aars.

Karl Elmer Rasmussen gik i skole i Gislum i 8 år. Herpå var han beskæftiget ved landbruget, og havde et ophold på Horne højskole 1955–1956. Efter at have aftjent sin værnepligt i Nr. Uttrup i 1957 var han landbrugsmedhjælper på en gård ved Vejle i ca. 1 år. I 1959 indledte han et ophold på Bygholm landbrugsskole, og i årene 1963–1966 arbejdede han som svinekontrolassistent i Aars. Den 20. august 1966 overtog han Vestergård i Oustrup med et tilliggende på 19 ha. I 1996 købte han 30 ha. af naboen, og herefter kom sønnen Anders hjem. Forinden var der købt yderligere 3 ha. jord. I 1997 blev Anders medejer af ejendommen.

Karen Dam Nielsen gik i skole i Tiset i 7 år og havde desuden et ophold på Kolt ungdomsskole i 1957. Hun var ung pige i huset 1958–1961 og efter at have haft et ophold på St. Restrup Husmandsskole 1961 var hun kokkepige på Testrup sygeplejehøjskole 1963–1965. Siden giftermålet har hun været medhjælpende hustru ved landbruget.

IV.E.3.d.1)

Anders Dam Rasmussen er født den 6. januar 1968 i Farsø.

Bosat: Blærevej 40, V. Oustrup, Aars.

Anders Dam Rasmussen tog 10. klasses eksamen på Borremose ungdomsskole. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og har arbejdet på 5 forskellige gårde. Vinteren 1987–1988 havde han et grundskoleophold på Lundbæk landbrugsskole, og i 1990–1991 havde han ophold på Bygholm landbrugsskole (driftlederuddannelsen). Endvidere tog han modul 4 vinteren 1991–1992. Den 1. oktober 1996 kom han hjem for at hjælpe på fødegården, da der skulle bygges ny løsdriftstald. Den 1. juli 1997 købte han halvpart i gården, som nu drives som I/S.

IV.E.3.d.2)

Thorkild Rasmussen er født den 6. juni 1969 i Oustrup, Aars sogn.

Bosat: Kimbrevvej 25, Ll. Binderup, Aars.

Thorkild Rasmussen tog 10. klasses eksamen på Borremose ungdomsskole. Han havde et grundskoleophold på Kongensgård landbrugsskole 1987–1988 og et ophold på Hammerum landbrugsskole vinteren 1991–1992 (driftlederuddannelsen). På nuværende tidspunkt arbejder han på Turbovent i Aars.

IV.E.3.d.3)

Flemming Rasmussen er født den 29. juni 1972 i Oustrup, Aars sogn.

Bosat: Blærevej 40, V. Oustrup, Aars.

Flemming Rasmussen tog 10. klasses eksamen på Borremose ungdomsskole, hvorpå han stod i lære som automekaniker hos Toyota i Aars. Efter at have aftjent 9 måneders værnepligt på Sjælsmark kaserne gennemgik han uddannelse til landmand og var i praktik hos Poul Erik Rasmussen i Gislum i 9 måneder og hos Henry Holm Hansen i Volsted i 23 måneder. Desuden havde han et 4 måneders ophold på Asmildkloster landbrugsskole og et 6 måneders ophold på Bygholm landbrugsskole. Vinteren 1997–1998 opholdt han sig i Australien og New Zealand. Han kører nu for en maskinstation.

IV.E.3.d.4)

Ulrik Dam Rasmussen er født den 30. juli 1978 på sygehuset i Aalborg.

Bosat: Blærevej 40, V. Oustrup, Aars.

Ulrik Dam Rasmussen tog 10. klasses eksamen på Borremose ungdomsskole i 1995 og var det følgende halve år elev på teknisk skole i Aars. I januar 1996 kom han i lære som landbrugs–maskinmekaniker hos A/S Peter Holland, Suldrup Maskinforretning, og har i læreperioden været på teknisk skole flere gange. – Ulrik Dam Rasmussen er i bestyrelsen for Landboudom i Aars.

IV.E.3.e.

Marius Juul Thomsen (døbt Rasmussen) er født den 22. december 1939 i Gislum, og han døde den 19. januar 1986 i Skivum. Han var gift med Anette. Hun er bosat Australievænget 28, Thisted.

I ægteskabet er sønnen Poul Thomsen, der er udlært i en radioforretning i Aars, og datteren Anja, der arbejder i Hera i Ishøj.

IV.E.3.f.

Poul Rasmussen er født den 16. juni 1943, og han døde samme dag.

IV.E.3.g.

Erik Rasmussen er født den 16. juni 1943, og han døde ca. 7 uger gammel.

IV.E.3.h.

Poul Erik Rasmussen er født den 3. juli 1945 i Gislum. Han blev gift den 30. maj 1970 i Aars kirke med Reni Porsborg, der er født den 5. februar 1950 i Aars som datter af slagteriarbejder Yngve Gunner Porsborg og hustru Emma Adele Svendsen.

Bosat: Lindholmvej 4, Gislum, Aars.

Poul Erik Rasmussen gik i skole i Gislum i 7 år og havde desuden et ophold på Borremose ungdomsskole i 1962. Han arbejdede ved landbruget hjemme, afbrudt af militærtjeneste i Nr. Uttrup 1965–1966. I 1970 overtog han fødegården, Gislum Søndergård på 56 tdr. land. Desuden købte han i 1975 7 tdr. land jord og i 1978 en ejendom i Gislum på 14 tdr. land. Den 1. juni 1996 solgte han jorden og besætningen og begyndte den 1. juli 1996 at arbejde som entreprenør for firmaet Gunder Nielsen A/S, Aars.

Reni Porsborg gik i skole i Aars i 9 år. Hun blev udlært som ekspeditrice i Magasin i Aars i 1969 og var efter giftermålet medhjælpende hustru på gården til juli 1996. Siden har hun været ansat hos Glerup i Blære.

IV.E.3.h.1)

Kenneth Rasmussen er født den 15. juli 1971 på sygehuset i Farsø.

Bosat: Lindholmvej 4, Gislum, Aars.

Kenneth Rasmussen tog 10. klasses eksamen, hvorpå han stod i lære som industrielektriker og blev udlært i 1992. Han arbejdede indenfor sit fag til januar 1994 og læste derefter til maskinmester med afsluttende eksamen i december 1996. I maj 1997 blev han ansat som maskinmester på Danpo's minkfoderfabrik i Løgstør. Sideløbende har han fra 1987 arbejdet som discjockey og har eget mobil-diskotek.

IV.E.3.h.2)

Morten Porsborg Rasmussen er født den 3. marts 1975 på Aalborg sygehus Nord.

Bosat: Jernbanegade 21, Aalborg.

Morten Porsborg Rasmussen tog sproglig studentereksamen i 1994. Han blev uddannet som social- og sundhedshjælper i 1996 og arbejdede som sådan til 1998. Herefter påbegyndte han uddannelsen som klassisk sanger på Nordjysk Musikkonservatorium.

IV.E.3.j.

Dødfødt dreng, født den 3. juli 1945 i Gislum.

IV.E.3.k.

Kirsten Marie Rasmussen er født den 14. december 1947 i Gislum. Hun er gift med Kresten Dalum, og i ægteskabet er to børn.

Bosat: Ørbækvej 111, Brande.

Kirsten Marie Rasmussen er revisorassistent, og Kresten Dalum er revisor.

IV.E.3.l.

Jens Ole Rasmussen er født den 11. juli 1951. Han er gift med Inge Lise Dallerup, og i ægteskabet er to børn.

Bosat: Jordbærvangen 93, Smørum.

Jens Ole Rasmussen er VVS-montør, og Inge Lise Dallerup er pædagog.

IV.E.4.

Johanne Rasmine Rasmussen er født den 10. juni 1904 i Gislum, og hun døde den 23. marts 1992 på plejehjemmet i Aars. Hun blev gift den 1. august 1926 i Gislum med sin fætter Frederik Rasmussen (=IV.C.7.). Han er født den 1. august 1902 i Tolstrup, Aars sogn, som søn af Jens Rasmussen og hustru Ane Dorthea Marie Christensen, og han døde den 30. maj 1989 på sygehuset i Farsø. – Angående ægteparret og deres efterkommere se under IV.C.7.

IV.F.

Rasmus Rasmussen er født den 17. juni 1870 i Pugholm, Aars sogn, og han døde den 17. februar 1890 samme sted.

IV.G.

Mette Marie Rasmussen er født den 22. august 1873 i Pugholm, Aars sogn. Hun blev gift den 9. november 1894 i Gislum med Jørgen Johan Nielsen, der er født den 12. december 1868 i Nyrup, Gislum sogn, som søn af gårdmand Niels Andersen og hustru Johanne Marie Pedersdatter.

Jørgen Johan Nielsen nævnes i kirkebøgerne som gårdejer i Vesterbølle by og sogn i årene 1896–1932.

Børn: IV.G.1.– IV.G.4.

IV.G.1.

Frederik Nielsen er født den 8. august 1896 i Vesterbølle sogn, og han døde den 12. oktober 1917 samme sted.

IV.G.2.

Johanne Marie Nielsen er født den 30. juni 1899 i Vesterbølle sogn. Hun var i 1945 ugift og bosat i København.

IV.G.3.

Niels Peter Nielsen er født den 25. juli 1902 i Vesterbølle sogn.

IV.G.4.

Esther Martine Nielsen er født den 8. januar 1904 i Vesterbølle sogn. Hun blev gift den 23. juni 1932 i Vesterbølle med Kristian Mortensen, der er født den 20. august 1900 i Albæk sogn som søn af Karl Kristian Mortensen og hustru Ane Marie Larsen.

Kristian Mortensen var gårdejer.

I ægteskabet er sønnen Villy Carl Johan Mortensen, født den 9. oktober 1945 på sygehuset i Dronninglund.

IV.H.

Ane Marie Rasmussen er født den 5. oktober 1877 i Pugholm, Aars sogn, og hun døde den 11. december 1878 samme sted.

V. Christine Jensdatter

er født den 1. februar 1840 i Barmer, Sebber sogn, og hun døde den 5. april 1945 i Aars Dalsgård, Aars sogn.

VI. Laust Christian Jensen

er født den 2. august 1841 i Barmer, Sebber sogn, og han døde den 24. januar 1858 i Aars by og sogn.



IV.C.3.a. Jenny Bloch Lemvigh og Oskar Skadhauge.



IV.C.3.a.1) Viola B. Skadhauge og Ove Jensen med børn.



IV.C.3.a.2) Frank Bloch Skadhauge og Dina Bach.



IV.C.3.a.2)a) Susanne og
IV.C.3.a.2)b) Lars Skadhauge.



IV.C.5. Agnes Kirstine Rasmussen og Laurits Marinus Nielsen.



IV.C.5.a. Jens Peter Kristian Martin Nielsen og Astrid Helga Skov med børn.



IV.C.5.a.1) Joan Solveig Nielsen og Vagn Nørregaard Nielsen med børn.



IV.C.5.a.1)a) Per Nørregaard Nielsen og Lene Linea Jensen med børn.



IV.C.5.a.1)b)
Winnie N. Nielsen
og Paulli Lundberg
med børn.



IV.C.5.a.1)c)
Lene N. Nielsen og
Bent Kristensen med
børn.



IV.C.5.a.1)d)
Carsten N. Nielsen
og Mette Groth.



IV.C.5.a.2) John Kent Elving Nielsen og Elin Margr. Jensen med børn.



IV.C.5.a.2)a) Henning Nielsen og Bente Meyer.



IV.C.5.c. Dora Marie Magna K. Nielsen og Karl Borg Nielsen.



IV.C.5.c.1) Connie Borg Nielsen.



IV.C.5.c.1)a) Ove Borg Pedersen.



IV.C.5.c.1)b) Jan Borg Pedersen.



IV.C.5.d.2) Jenny Juul Nielsen og Eskil Anders Søgaard.



IV.C.5.j. Erna Frida Nielsen og Jørgen Bjerregaard med børn.



IV.C.5.j.2) Ib Karsten Bjerregaard og Anni H. Hansen.



IV.C.5.j.2) Børnene Heidi og Henrik.



IV.C.5.j.3) Vita Anette Bjerregaard og Bruno Karlsen med børn.



IV.C.5.k. Anna Thea Sabine Nielsen og Christian Marinus Nielsen.



IV.C.5.k. Jens Børge Andersen.



IV.C.5.k.1) Agnes Andersen og Johannes Byrialsen Pedersen med børn.



IV.C.5.k.2) Erna Andersen og Egon Heilskov Sørensen med børn.



IV.C.5.k.3) Bent Holm Andersen og Grethe B. Nielsen med børn.



IV.C.7. Frederik Rasmussen og Johanne Rasmine Rasmussen (= IV.E.4.).



IV.C.7.a. Jens Pugholm Rasmussen og Karen Elisabeth Nielsen.



IV.C.7.a.1) Henning P. Rasmussen og Jytte V. Christensen.



IV.C.7.a.1) Sønnerne Jacob og Morten.



IV.C.7.a.2) Per Rasmussen og Kirsten Jytte Michelsen.



IV.C.7.a.2) Ægteparrets børn: Kim, Bo og Lise.



IV.C.7.c. Dagny Kirstine Rasmussen og Marius Christian Bertelsen m/børn.



IV.C.7.c.1) Ingvard Bertelsen og Mariane Jensine Mortensen med børn.



IV.C.7.f.2) Gunnar Rasmussen og Lene L. Amling m/børn.



IV.C.8. Ottoline J. Rasmussen og Ejnar J. Lynderup (= VIII.A.1.).



IV.C.8. Ejnar J. Lynderup med 3 generationer: Paula, Erling og Maria.



IV.C.8.a. Paula Lynderup med Erling, Karen, Kirsten samt Maria og Paw.



IV.C.8.a.1) Bente Lynderup med børn.



IV.C.8.a.2) Karen Lynderup og Bjarne Nielsen.



IV.C.8.b. Thea Lynderup og Peter Verner Hansen.



IV.C.8.b.1) Grethe Lynderup Hansen og Per V. Poulsen med Jesper.



IV.C.8.b.2) Jan Lynderup Hansen og Janne Thomsen m/børn.



IV.C.8.c. Jelva Lynderup og Agner Johs. Lauritsen med Helle.



IV.C.8.c.1) Lillian Lynderup Lauritsen og datteren Maja.



IV.C.8.c.2) Helle Lynderup Lauritsen og Flemming H. Kristensen med Helena.



IV.C.8.c.3) Gitte Lynderup Lauritsen.



IV.C.8.d. Erling Lynderup og Erna Thorsen Larsen.



IV.D. Karen Kirstine Lovise Rasmussen med oldebarnet Erik.



IV.D.2.b. Kamma Ø. Nielsen og Bent Stoffregen.



IV.D.2.b.1) Karin Stoffregen og Verner Mogensen.



IV.D.2.b.1) Børnene Randi og Ronni.



IV.D.2.b.2) Erland Stoffregen og Lone Halborg Nielsen med Jesper.



IV.D.2.b.3) Helle Stoffregen
og Henning Lund Nielsen m/børn.



IV.E. Jens Christian Rasmussen
og Kirsten Marie Thomasdatter
med børn.



IV.E.1. Martine Marie Rasmussen og Jens Thomas Jensen Bjerregaard.



IV.E.1. Martine og Jens Thomas J. Bjerregaard med børn.



IV.E.2. Agnes Birgitte Rasmussen og Eskild Jørgen Sørensen med børn.



IV.E.2. Eskild Jørgen Sørensen med børn.



IV.E.2.a. Inger Krista Sørensen og Arne Tolstrup med børn og svigerbørn.



IV.E.2.a.4) Jens Kristian Tolstrup og Kirsten Møller Hansen.



IV.E.2.b. Niels Frands Sørensen og Astrid Thøgesen med børn.



IV.E.2.b.1) Christian Sørensen og Inge Marie A. Hansen m/børn.



IV.E.2.b.2) Kjeld Sørensen og Gerda Frandsen med børn.



IV.E.2.b.3) Eskild Sørensen og Anna E. Vangsgaard m/børn.



IV.E.2.b.4) Henrik Sørensen og Vivi Christine Engmann.



IV.E.2.d. Hans Christian Sørensen og Anna Grethe Sørensen med børn, svigerdatter og børnebørn.



IV.E.2.f. Søren
Aage Sørensen og
Ellen K. Jakobsen.



IV.E.2.f.1) Sten Sørensen og
Anni Rask Nielsen med Julie.



IV.E.2.g. Poul Egon Sørensen og
Mona Lise Tørnes.



IV.E.2.g.1) Peter Sørensen og
Britta Borring med Søren.



IV.E.2.g.1)a)
Palle Sørensen.



IV.E.2.g.4) Linda
Sørensen og Niels
A. Petersen m/børn.



IV.E.3. Thorvald Ferdinand Rasmussen (til højre), fotograferet på sin 91 års fødselsdag med børn og svigerbørn samt søskendebørn med ægtefæller.



IV.E.3.a.3) Kjeld Nielsen og Jytte Elise Møller med børn.



IV.E.3.b. Jens Peter Rasmussen.



IV.E.3.d. Karl Elmer Rasmussen
og Karen Dam Nielsen med børn.

VII. Ane Kathrine Jensdatter

er født den 6. december 1843 i Aars Dalsgård, Aars sogn, og hun døde den 15. marts 1921 i St. Binderup, Binderup sogn. Hun blev gift den 17. november 1865 i Ravnkilde med enkemand Mogens Andersen. Han er født den 18. november 1823 i Gassum by og sogn som søn af husmand Anders Sørensen Murmester og hustru Ane Jensdatter, og han døde den 16. april 1892 i Ravnkilde sogn. – Mogens Andersen var gift første gang med enken Ane Cathrine Dorthea Jensdatter, der døde i 1864.

Mogens Andersen nævnes som gårdmand fra 1846 til 1885 og som husmand i Ravnkilde fra 1890 til 1892. Efter hans død flyttede enken til Århus i 1910 og senere til St. Binderup, hvor hun boede hos sønnen Frederik Christian Martinus Andersen.

I ægteskabet er børnene VII.A.– VII.H.

VII.A.

Anders Andersen er født den 4. oktober 1866 i Ravnkilde by og sogn, og han døde den 17. september 1904 i Aalborg, Budolfi sogn.

Ved hans død er han indført i kirkebogen som ugift arbejder.

VII.B.

Jens Christian Marinus Andersen er født den 23. august 1869 i Ravnkilde by og sogn.

I 1910 var han arbejdsmand i Århus, og senere var han bosat i St. Binderup.

Jens Christian Marinus Andersen var ugift.

VII.C.

Ane Andersen er født den 23. december 1870 i Ravnkilde by og sogn, og hun døde den 30. juni 1942 på sygehuset i Nibe. Hun blev gift i ca. 1892 med Jens Sørensen. Han er født den 25. november 1852 i Mellemskovgård, Farstrup sogn, som søn af bolsmand Søren Jensen (Rasmussen) og hustru Mette Kirstine Nielsdatter, og han døde den 25. juli 1941.

Jens Sørensen (Rasmussen) rejste rundt som arbejdsmand og var bl.a. banearbejder i en periode, inden han blev staldkarl på et hotel i Aars. På et tidspunkt købte han en ejendom i Testrup ved Aalestrup, og efter at have afhændet denne og arbejdet hjemme hos forældrene købte han en ejendom i Sjøstrup. I ca. 1892 overtog han fødegården Mellemskovgård i Barmer, Farstrup sogn, som han drev indtil sin død i 1941.

I ægteskabet er børnene VII.C.1. – VII.C.3.

VII.C.1.

Metha Kirstine Sørensen er født den 28. januar 1893 i Mellemskovgård, Farstrup sogn, og hun døde i 1976 på et plejehjem i Nibe. Hun blev gift med Anders Christian Christensen. Han er født den 15. december 1886 i Kærhuset i Barmer, Farstrup sogn, og han døde i 1975 på et plejehjem i Nibe.

Anders Christian Christensen var landmand.

VII.C.1.a.

Niels Christensen er født den 2. april 1913, og han døde den 3. august 1998 i Nibe. Han blev gift den 12. maj 1939 med Karoline Marie Larsen. Hun er født den 7. februar 1916 som datter af Jens Chr. Larsen og hustru Kathrine, og hun døde den 3. juni 1991 på Farsø sygehus.

Niels Christensen var hhv. vognmand og landmand, og sidst virkede han som arbejdsmand.

Karoline Marie Larsen var medhjælpende hustru.

VII.C.1.a.1)

Anna-Grethe Christensen er født den 1. april 1941 i Løgstør. Hun blev gift den 15. juli 1961 på Aalborg rådhus med Gunnar Rønfeldt Raun, der er født den 10. juli 1940 i Hæsum som søn af Jens Jensen Raun og hustru Helga Petrea Rønfeldt.

Bosat: Nibevej 485, Sønderholm, Nibe.

Anna-Grethe Christensen gennemgik 7 års skolegang samt handelsskole og var derefter i lære på kontor. Efter at være blev udlært var hun dels hjemmearbejdende husmor og dels ansat på en kro og senere i en kantine. Desuden arbejdede hun en periode på kontor samt i forretning. Hun er nu hjemmehjælper på et aktivitetscenter.

Gunnar Rønfeldt Raun gennemgik 7 års skolegang og arbejdede derefter ved landbruget indtil sin militærtjeneste. Han er nu materielforvalter.

VII.C.1.a.1)a)

Bente Rønfeldt Raun er født den 9. december 1961 i Nibe. Hun blev gift den 19. juni 1982 i Sønderholm med Claus Englund Jensen, der er født den 18. februar 1961 i Nr. Onsild som søn af arbejdsmand Poul Lai Jensen og hustru Anny Jensen.

Bosat: Stenten 101, Fredericia.

Bente Rønfeldt Raun har siden sit 18. år forrettet militærtjeneste ved telegrafregimentet i Fredericia, afbrudt af en periode på 3 år, hvor hun var udstationeret i Rendsburg.

Claus Englund Jensen er lokofører.

VII.C.1.a.1)a)1))

Jannie Rønfeldt Jensen er født den 7. juli 1985 i Fredericia.

VII.C.1.a.1)a)2))

Lasse Raun Jensen er født den 5. februar 1990 i Fredericia.

VII.C.1.a.1)b)

Per Rønfeldt Raun er født den 11. oktober 1966 i Aalborg. Han blev gift den 10. oktober 1987 i Ryde med Marianna Nielsen, der er født den 31. maj 1964 i Ryde ved Vinderup som datter af Jørn Nielsen og hustru Anna Kirstine Skallebæk Nielsen.

Bosat: Rolf Krakesvej 7, Holstebro.

Per Rønfeldt Raun bestod folkeskolens afgangseksamen i 1983 og blev året efter ansat ved forsvaret, hvor han nu er overkonstabel af 1. grad. Siden 1987 har han været tjenestegørende i NATO's hovedkvarter, og sideløbende med sin militærtjeneste har han læst til arkitekt og bestod i sommeren 1998 sin afsluttende eksamen. – Hans fritidsinteresser er sejlsport samt fotografering.

Marianna Nielsen bestod folkeskolens udvidede afgangseksamen i 1981 og gennemgik derpå EFG-basisåret på Holstebro handelsskole. Senere bestod hun enkeltfag i HF. Efter at have aflagt prøve i latin i 1987 gennemgik hun uddannelse til lægesekretær og blev færdiguddannet i 1988. De følgende år indtil 1996 arbejdede hun som fuldtids lægesekretær, og hun er nu deltidsansat på grund af en nyresygdom. – Hendes fritidsinteresser er tegning og akvarelmaling.

VII.C.1.a.2)

Kirsten Kathrine Christensen er født den 25. november 1946 i Sønderholm. Hun blev gift den 16.

maj 1970 i Sønderholm kirke med Bjarne Birkved Sørensen, der er født den 1. juni 1946 på en fødeklinik på Amager som søn af Niels Folmer Sørensen og hustru Ellen Margrethe Svendsen. Ægteskabet blev opløst i 1992.

Bosat: Parkvej 114, Næstved.

Kirsten Kathrine Christensen gennemgik 7 års skolegang i Sønderholm folkeskole og tjente derefter i huset forskellige steder indtil 1965, da hun fik ansættelse på et plejehjem i Aalborg. Her var hun køkkenassistent indtil 1967, da hun blev optaget på sygehjælpereskolen i De Gamles By i København. Efter at være blevet udlært som sygehjælper havde hun ansættelse først i Rødovre indtil 1970, derefter på Sundby plejehjem og senere på Næstved sygehus, hvor hun var beskæftiget indtil 1988, da hun måtte holde op med at arbejde efter en sygdomsperiode. Hun er nu førtidspensionist.

Bjarne Birkved Sørensen bestod realeksamen og blev derefter udlært som maskinarbejder. Sin værnepligt aftjente han ved søværnet.

VII.C.1.a.2)a)

Henrik Birkved Sørensen er født den 16. juli 1972 i København. Han lever sammen med Jette Nielsen, der er født den 13. juni 1972 i Nykøbing F. som datter af møbelpolstrer Mogens Jørgen Nielsen og hustru Yvonne Inge Jakobsen.

Bosat: Landevejen 56, V. Egesborg, Næstved.

Henrik Birkved Sørensen bestod 10. klasses eksamen på Lindebjergskolen i Næstved og gennemgik derpå EFG-basisåret indenfor jern og metal (elektroniklinien), ligeledes i Næstved. Derpå aftjente han 1/2 års militærtjeneste ved civilforsvaret i Næstved. Herpå var han først beskæftiget 5 år ved Svends Møbler i Næstved, 1 1/2 år på Teva Trucking og en kort periode ved MD Foods i Slagelse. De følgende 3 år arbejdede han for Agerup Turistfart, og siden 1997 har han haft beskæftigelse ved Ørslev Turisttrafik som chauffør.

Jette Nielsen bestod 10. klasses eksamen på Stege skole og stod derpå i lære i 6 måneder som tjener på Hotel Stege Bugt, inden hun gennemgik den 1-årige EFG-uddannelse indenfor handel og kontor. Senere bestod hun HH-eksamen og havde derpå et 9 måneders ophold på Brønderslev idrætshøjskole. Efter at have arbejdet 1 år på Kelsen i Stege sideløbende med, at hun kørte som post om lørdagen, fik hun ansættelse ved Næstved postvæsen, hvor hun var beskæftiget i 2 år. Siden 1998 har hun arbejdet som salgsassistent i Næstved.

VII.C.1.a.2)b)

Frank Birkved Sørensen er født den 9. juni 1975 på Amager. Han lever sammen med Ingrid Dundorf, der er født den 29. oktober 1975 på Costa Rica som datter af overkonstabel Roy Dundorf og hustru, hjemmehjælper Patricia Meza.

Bosat: Åderupvej 65, Næstved.

Frank Birkved Sørensen bestod 10. klasses eksamen på Lindebjergskolen og var senere elev på Næstved tekniske skole. Herpå kørte han som chauffør for Ide Møbler i Næstved i ca. 8 år, afbrudt af en periode på ca. 1 1/2 år, hvor han arbejdede på Ropox i Næstved. Han er nu ansat som chauffør ved Bo & Design i Næstved.

Ingrid Dundorf bestod sproglig studentereksamen på Næstved gymnasium i 1995 og var derefter pædagogmedhjælper i en vuggestue i 1 1/2 år, inden hun rejste til Mellemerika. 6 måneder senere vendte hun tilbage til Danmark og blev studerende på handelshøjskolen på Frederiksberg, hvor hun læser engelsk og spansk.

VII.C.1.a.2)c)

Gitte Karoline Birkved Sørensen er født den 29. juli 1981 på Næstved sygehus.

VII.C.1.b.

Jens Christensen er født den 28. marts 1931 i Staun, Farstrup sogn. Han blev gift den 10. februar 1962 på rådhuset i Nibe med Ammy Marie Pedersen. Hun er født den 18. maj 1941 i Staun, Farstrup sogn, som datter af arbejdsmand Aage Petræus Pedersen og hustru Ninna Auelskarl, og hun døde den 7. juni 1995 i Aalborg.

Bosat: Anders Bødgersvej 4, Valsted, Nibe.

Jens Christensen gennemgik 7 års skolegang i Staun skole og tjente derpå som landbrugsmedhjælper indtil 1952, da han indkaldtes til militærtjeneste i Frøslev. Efter hjemsendelsen kørte han som chauffør hos vognmand Kalltoft i Vegger, og senere fik han ansættelse i Aalborg som maskinfører. Fra 1979 til 1993, da han gik på efterløn, var han beskæftiget som svejser på Nibe Beslagfabrik.

Ammy Marie Pedersen gennemgik 7 års skolegang i Sebber skole og tjente derefter som ung pige i huset indtil giftermålet, efter hvilket hun var hjemmearbejdende husmor.

VII.C.1.b.1)

Anders Aage Christensen er født den 16. februar 1960 i Valsted, Sebber sogn. Han blev gift i 1987 med Stella Skovsgaard Pedersen, der er født den 12. maj 1964. Ægteskabet blev ophævet i 1988.

Bosat: Busgårdsvej 5, Næsborg, Løgstør.

Anders Aage Christensen gennemgik 9 års skolegang og tjente derefter ved landbruget. Senere var han slagteriarbejder, først i Fjerritslev og nu i Aars.

VII.C.1.b.1)a)

Thomas Skovsgaard Pedersen er født den 9. april 1985 på Aalborg sygehus.

VII.C.1.b.1)b)

Martin Skovsgaard Kristensen er født den 25. januar 1986 på Aalborg sygehus.

VII.C.1.b.1)c)

Sara Rasmussen er født den 25. september 1990 på Aalborg sygehus.

VII.C.1.c.

Agner Christensen.

Han døde ugift.

VII.C.2.

Jensine Sørensen er født den 19. januar 1894 i Mellemskovgård, Farstrup sogn, og hun døde i 1979 på et plejehjem i Aalestrup. Hun blev gift den 11. juli 1919 i Farstrup med Hans Peter Johannes Larsen, der er født den 18. september 1897 i Hasle på Bornholm som søn af snedker Johan Peter Larsen og hustru Mathilde Pedersen.

Hans Peter Johannes Larsen var i 1919 snedkersvend, og i 1921–1922 arbejdede han som snedker i Aars by og sogn. Senere flyttede parret til Aalestrup, hvor Hans Peter Johannes Larsen drev eget værksted, og Jensine Sørensen havde møbelforretning. Sidstnævnte fandtes i underetagen i parrets hus, medens de selv boede i lejligheden ovenover.

VII.C.2.a.

Alice Marie Larsen er født den 2. juni 1921 i Aars. Hun er gift Knudsen.

Bosat: Kløvervej 31, Kolding.

VII.C.2.b.

Knud Verner Larsen er født den 28. december 1922 i Aars. Han er gift med Grethe.

Bosat: Dyrkobbel 110, Gråsten.

VII.C.2.c.

Ellen Larsen.

VII.C.3.

Sørine Sørensen er født den 10. september 1895 i Mellemskovgård, Farstrup sogn, og hun døde den 29. oktober 1966 i Barmer, Farstrup sogn. Hun blev gift den 15. maj 1915 i Farstrup med Laurids Møller. Han er født den 2. januar 1893 i Sebbersund, Sebber sogn, som søn af indsidder og fisker Anders Peter Møller og hustru Kirstine Larsen, og han døde den 28. oktober 1966 i Barmer, Farstrup sogn.

Laurids Møller kom ud at tjene som hyrdedreng allerede fra 5-års alderen, idet moderen tidligt blev enke og var alene med 3 drenge. På et tidspunkt var Laurids Møller hyrdedreng på nabogården til Mellemskovgård, hvor de unge mødtes første gang og blev gift i maj 1915. Ved giftermålet betegnes han som husmand og fisker af Sebbersund og senere samme år som indsidder i Mellemskovgård hos svigerforældrene. Fra 1917 til 1922 var han fisker og arbejdsmand i Sebbersund, og i årene fra 1924 til 1926 atter indsidder i Mellemskovgård. I 1936 købte han hustruens fødehjem Mellemskovgård, som han drev indtil 1965.

VII.C.3.a.

Jens Rasmussen Møller er født den 14. november 1915 i Barmer, Sebber sogn, og han døde den 21. juni 1995 i Suldrup. Han blev gift den 15. oktober 1940 i Støvring med Valborg Christensen. Hun er født den 13. maj 1910 i Støvring, Buderup sogn, og hun døde den 28. april 1990 i Suldrup.

VII.C.3.a.1)

Inger-Lise Møller er født den 13. maj 1947 i Viby ved Århus. Hun blev gift den 30. august 1969 i Suldrup med Frede Pedersen. Han er født den 11. januar 1941 i Brorstrup ved Nørager som søn af Christian Pedersen og hustru Johanne Nørhave, og han døde den 28. maj 1994 i Suldrup.

Bosat: Jættestuevej 24, Suldrup.

VII.C.3.a.1)a)

Claus Møller Pedersen er født den 6. november 1971 i Nibe.

VII.C.3.b.

Alma Petra Kirstine Møller er født den 24. april 1917 i Sebbersund, Sebber sogn, og hun døde den 25. februar 1978 i Aalborg.

Alma Petra Kirstine Møller gennemgik 7 års skolegang i Sebber. Familien oplyser, at hun allerede som 6-årig blev syg.

VII.C.3.c.

Anna Møller er født den 15. september 1918 i Sebbersund, Sebber sogn, og hun døde den 5. februar 1963 i Nibe. Hun blev gift den 16. marts 1952 i Farstrup kirke med Jens Holm Pedersen, der er født den 2. september 1924 i Vokslev som søn af husmand Edvard Marinus Kristian Pedersen og hustru Anna Katrine Matine Andreassen.

Anna Møller gennemgik 7 års skolegang og var derefter stuepige på Sebber Kloster herregård og senere husbestyrerinde forskellige steder indtil giftermålet, hvorefter hun blev hjemmearbejdende husmor.

Jens Holm Pedersen gik i skole i 7 år. Allerede som 10-årig begyndte han ved landbruget, men som 20-årig begyndte han at arbejde for forskellige entreprenører, og sidst var han formand ved stadsgartneren med ansættelse ved Aalborg kommune. Da han var 60 år, gik han på efterløn.

VII.C.3.c.1)

Irene Laurine Møller er født den 29. juli 1942 i Aalborg. Hun blev gift den 14. november 1964 i Farstrup kirke med Christian Andersen. Han er født den 11. maj 1936 i Døstrup, som søn af forpagter Martin Andersen og hustru Martha Elfrida Bossen, og han døde den 7. april 1997 i Barmer.

Bosat: Simestedgårdvej 16, Barmer, Nibe.

Irene Laurine Møller gik i skole i Sebber i 7 år og tjente derpå ved landbruget hjemme hos bedsteforældrene i Barmer indtil 1963, da hun havde et ophold på St. Restrup højskole. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru indtil 1982, da hun fik ansættelse ved Nibe fiskeindustri som fabriksarbejder. I 1989 gik hun ud af arbejdsmarkedet og blev hjemmearbejdende husmor.

Christian Andersen gik i skole i Døstrup i 7 år og havde desuden et ophold på Havbro ungdomsskole. Han arbejdede i en del år ved landbruget, bl.a. som fodermester og senere som kontrolassistent. Dernæst var han sælger for firmaet "Effektiv" (malkemaskiner) indtil 1965, da han overtog ejendommen Mellemskovgård i Barmer med et tilliggende på 56 tdr. land. De følgende år drev han gården med kvægdrift, men i 1984 lagde han driften om til plantning/salg af juletræer.

VII.C.3.c.1)a)

Michael Møller Andersen er født den 7. april 1966 i Barmer, Farstrup sogn. Han blev gift den 12. februar 1994 i Sebber kirke med Marianne Nielsen, der er født den 14. februar 1967 i Lime ved Randers som datter af Leif Bruno Jensen og ekspeditrice Karen Margrethe Nielsen.

Bosat: Kirkevej 10, Barmer, Nibe.

Michael Møller Andersen gik i skole i Farstrup i 10 år og havde desuden et ophold på Bælum ungdomsskole. Efter at have aftjent sin værnepligt i Holstebro begyndte han i 1986 som langturschauffør på Europa.

Marianne Nielsen gennemgik 10 års skolegang i Randers og var desuden elev på handelsskolen, ligeledes i Randers. Efter at have arbejdet som plejer på Sødisebakke i Mariager blev hun i 1994 dagplejer i Barmer. Siden 1995 har hun været hjemmearbejdende husmor.

VII.C.3.c.1)a)1))

Louise Møller Andersen er født den 23. maj 1986 i Randers.

VII.C.3.c.1)a)2))

Kenneth Møller Andersen er født den 8. april 1989 i Randers.

VII.C.3.c.1)a3))

Simone Møller Andersen er født den 15. juni 1993 i Aalborg.

VII.C.3.c.1)a4))

Christian Møller Andersen er født den 28. november 1997 på Aalborg sygehus.

VII.C.3.c.1)b)

Jens Møller Andersen er født den 12. juli 1968 i Barmer, Sebber sogn. Han lever sammen med Lone Eriksen, der er født den 31. juli 1969 i Katbjerg ved Mariager som datter af gårdejer Thorkild Eriksen og hustru Sonja Elsebeth Nielsen.

Bosat: Dyssehøjvej 8, Jennum, Spentrup.

Jens Møller Andersen gik i skole i Farstrup i 10 år og havde desuden et ophold på Bælum ungdomsskole i 2 år. Efter at have arbejdet 1 år som landbrugsmedhjælper i Jennum fra 1985 til 1986 fik han læreplads som kedelsmed ved Aalborg Boilers, hvor han stod i lære fra 1986 til 1989. Efter at være færdiguddannet fik han i 1990 ansættelse som lagerarbejder ved S.C. Sørensen i Randers, hvor han stadig er beskæftiget.

Lone Eriksen gik i skole i Mariager og i Spentrup, i alt i 10 år. Desuden var hun elev 1/2 år på Randers tekniske skole, inden hun i 1987 blev husassistent i Buddum. Fra 1988 til 1990 var hun beskæftiget som fabriksarbejder i Randers, og efter at have været hjemmearbejdende husmor i 1 år fik hun i 1991 ansættelse som lagerarbejder ved Adtrans Denmark i Randers, hvor hun stadig er beskæftiget.

VII.C.3.c.1)b1))

Pernille Møller Andersen er født den 1. juli 1993 i Randers.

VII.C.3.c.1)b2))

Martin Møller Andersen er født den 7. oktober 1996 i Randers.

VII.C.3.c.1)c)

Morten Møller Andersen er født den 28. februar 1976 på Nibe sygehus.

Bosat: Simestedgårdsvej 16, Barmer, Nibe.

Morten Møller Andersen var efter endt skolegang på en ungdomsskole og arbejdede derpå på en møbelfabrik. Han er nu beskæftiget som langturschauffør.

VII.C.3.c.2)

Søren Møller Pedersen er født den 11. august 1952 i Nibe. Han blev gift med Kirsten Andersen, der er født den 11. april 1951. Ægteskabet blev opløst i 1984, og Søren Møller Pedersen lever nu sammen med Johnna Stenstrup, der er født den 27. november 1956 i Nørresundby som datter af flymekaniker Josua Stenstrup og hustru Betty Hauge Nielsen.

Bosat: Kærvej 22, Visse, Aalborg SØ.

Søren Møller Pedersen gik i skole i Vokslev, Nibe og Farstrup, i alt i 8 år. Herpå tjente han som landbrugsmedhjælper i 1 år, inden han i 1969 fik læreplads som karetmager og karrosseribygger hos Erik Rasmussen i Nørresundby. Efter at være blevet udlært aftjente han sin værnepligt i 1974 i Nr. Uttrup. I 1978 begyndte han som selvstændig karetmager i Nørresundby, men solgte firmaet i 1984 og fik ansættelse som chauffør ved M. Simonsen i Nørresundby. Her var han beskæftiget til 1995, da han blev selvstændig med autoforhandling og autoværksted i Nørresundby.

Johnna Stenstrup gik i Sofiendalskolen og i Ryesgades skole i Aalborg, i alt i 10 år. Hun udlærtes som klinikassistent hos tandlæge Jahnsen i Svenstrup og blev i 1977 ansat ved skole- tandplejen i Gug. Siden 1981 har hun arbejdet som sekretær ved Nordjysk Dentalfabrik i Skalborg.

Johnna Stenstrup medbragte i forholdet sønnen Kim, der er født den 12. september 1981 i Aalborg.

VII.C.3.c.2)a)

Dennis Møller Pedersen er født den 31. maj 1972 i Aalborg. Han lever sammen med Mette Grønhøj Hansen, der er født den 12. december 1975 i Aalborg.

Bosat: Nørresundby.

Dennis Møller Pedersen bestod 9. klasses eksamen i 1988. Han blev udlært som elektriker i 1993, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Dronningens Livregiment i 1994–1995 fik han ansættelse som rejsemontør/elektriker.

Mette Grønhøj Hansen er kontorassistent.

VII.C.3.c.2)a)1))

Andreas Nordstrøm Larsen er født den 30. september 1993 i Aalborg.

VII.C.3.c.2)b)

Jess Møller Pedersen er født den 24. oktober 1976 i Aalborg.

Bosat: Ringholmsvej 10, Nørresundby.

Jess Møller Pedersen bestod 10. klasses eksamen. Han er nu ansat som chauffør ved Sani Stål. – Hans fritidsinteresse er fodbold.

VII.C.3.c.3)

Kjeld Møller Pedersen er født den 10. april 1955 i Vokslev. Han lever sammen med Bettina Mailund, der er født den 1. april 1966 i Vinde som datter af kirkegårdsgraver Willy Mailund og hustru, sygeplejerske Ester Herdis Højgaard Pedersen.

Bosat: Th. Sauersvej 70, Aalborg.

Kjeld Møller Pedersen gik i skole i Vokslev, Farstrup og Nørresundby, i alt i 8 år. Fra 1971 til 1973 var han medhjælper ved Kirkeby frugt i Aalborg, og året efter havde han ansættelse ved DAC i Nørresundby og senere ved Aalborg Værft. I 1975 aftjente han sin værnepligt i Fredericia, og efter hjemsendelsen fik han ansættelse ved Øbro flytteforretning i Aalborg som pakkemester, hvor han var beskæftiget indtil 1981, da han deltog i et vognmandskursus. I 1983 startede han egen forretning som vognmand, og denne drev han til 1985, da han fik ansættelse som eksport-chauffør. I 1989 fik han arbejde som chauffør i Italien, og i årene fra 1990 til 1994 arbejdede han som "dørmand" på restaurant Maxim i Aalborg. Siden 1994 har han atter kørt som chauffør, nu for firmaet Inter Trucking i Frederikshavn.

Bettina Mailund gennemgik 10 års skolegang i Resen og var derpå elev 1 år på gymnasiet i Skive, inden hun i 1985–1986 læste på Skive handelsskole. I 1986 fik hun læreplads som isenkræmmer i Skive og havde efter endt uddannelse forskellige jobs i hhv. Skive og København. I 1991 flyttede hun til Aalborg og fik ansættelse ved Aalborg kommune som hjemmehjælper.

VII.C.3.c.3)a)

Helena Grønning Simonsen er født den 2. maj 1991 i Aalborg som datter af Kjeld Møller Pedersen og Iben Simonsen.

VII.C.3.c.3)b)

Sarah Mailund er født den 2. februar 1998.

VII.C.3.d.

Gudrun Kathrine Møller er født den 13. oktober 1922 i Sebbesund, Sebber sogn.

Bosat: Nymøllevej 54, Barmer, Nibe.

Gudrun Kathrine Møller gennemgik 7 års skolegang i Sebber og tjente derefter som ung pige i huset, fortrinsvis hjemme ved forældrene. På et tidspunkt arbejdede hun 5 år på sækkefabrikken i Nørresundby, og de sidste 10 år, inden hun gik på efterløn i 1982, var hun ansat på Nibe Planteskole.

VII.C.3.e.

Søren Rasmussen Møller er født den 22. november 1924 i Mellemkovgård, Farstrup sogn, og han døde den 22. februar 1926.

VII.C.3.f.

Søren Rasmussen Møller er født den 10. maj 1927 i Sebbesund, Sebber sogn. Han blev gift den 14. maj 1950 i Farstrup kirke med Anny Jensen. Hun er født den 10. januar 1927 i Herringløse som datter af arbejder Johannes Jensen, og hun døde den 10. december 1992 i Aalborg.

Bosat: Nymøllevej 36, Barmer, Nibe.

Søren Rasmussen Møller gennemgik 7 års skolegang i Sebber og tjente derpå ved landbruget indtil 1956, da han fik ansættelse i firmaet Højgaard & Schultz i Aalborg som maskinfører. Her var han beskæftiget indtil 1974, og de følgende ca. 6 år arbejdede han ved Carlo Madsen i Sønderholm, ligeledes som maskinfører. I 1987 måtte han gå på efterløn på grund af dårlig ryg.

Anny Jensen gennemgik 7 års skolegang og tjente derefter som ung pige i huset indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmor.

VII.C.3.f.1)

Karin Møller er født den 4. august 1950 i Sebber sogn. Hun er gift med Henning Jensen.

Bosat: Spættevej 3, Barmer, Nibe.

VII.C.3.f.1)a)

Thomas Jensen er født den 23. juni 1978.

VII.C.3.f.2)

Konny Sørine Møller er født den 22. juni 1953 i Sebber sogn. Hun blev gift med Jørn Nørgaard Kristensen, der er født den 11. marts 1955. Ægteskabet blev ophævet i 1987, og Konny Sørine Møller blev gift anden gang den 17. januar 1989 på Nibe rådhus med Carsten Ørndrup Kristensen, der er født den 17. januar 1949 i Lundby som søn af landmand Kristian Lindhardt Kristensen og hustru Kathrine Svendsen.

Bosat: Aarsvej 113, Oudrup, Løgstør.

Konny Sørine Møller gik i skole i Sebber og i Nibe, i alt i 9 år. Derpå tjente hun som husassistent hos købmand Peder Andersen i Staun, og efter første giftermål var hun hjemmearbejdende husmor indtil 1981, da hun blev ansat på fiskefabrikken Marina i Nibe. Her arbejdede hun indtil 1988 og var nu atter hjemmearbejdende sideløbende med, at hun deltog i forskellige kurser. Siden 1993 har hun arbejdet som dagplejer ved Løgstør kommune. – Fra 1989 har hun siddet i

bestyrelsen for borgerforeningen.

Carsten Ørndrup Kristensen gik i skole i Lundby og Farstrup, i alt i 7 år, hvorpå han havde 1/2 års ophold på Hanherreds ungdomsskole. Fra 1964 til 1969 tjente han som landbrugsmedhjælper hos forældrene, hvorpå han fik ansættelse som maskinfører hos Wright Thomsen & Kiær (nu Højgaard & Schultz).

VII.C.3.f.2)a)

Pia Møller Kristensen er født den 2. januar 1976 i Aalborg. Hun lever sammen med Mogens Grønning Nielsen, der er født den 27. juni 1974 i Farsø som søn af assurandør Kristian Nielsen og hustru, rengøringsassistent Ninna Marie Grønning.

Bosat: Bredgade 103, Løgstør.

Pia Møller Kristensen gik i skole i Sebber, Farstrup og på Bakkeskolen i Salling, inden hun blev elev på Fjerritslev gymnasium, hvor hun bestod studentereksamen i 1995. Derefter gennemgik hun butiksuddannelse i Aldi i Thisted, og hun har siden 1998 arbejdet som 2. stedfortræder i Aldi i Nibe.

Mogens Grønning Nielsen gik i skole i Løgstør, hvorpå han stod i lære som maskinsnedker ved LMD-Døren. Han udlærtes i 1995, og efter at have arbejdet godt 1 år på NJA-Møbler i Thisted blev han genansat på LMD-Døren.

VII.C.3.f.2)b)

Peter Møller Kristensen er født den 12. oktober 1978 på Aalborg sygehus.

Bosat: Aarsvej 113, Oudrup, Løgstør.

Peter Møller Kristensen gik i skole i Sebber og på Bakkeskolen i Salling, hvorpå han tog 8., 9. og 10. klasse på Skerping efterskole. Senere læste han to skoleperioder på teknisk skole med henblik på kokkeuddannelse, som han påbegyndte på Aalbæk Kro. Uddannelsen blev afbrudt, og han fik derpå ansættelse på E.M. Møbler i Farstrup, hvor han var beskæftiget i en periode, inden han fik læreplads på Scandi Camp som tømrer.

VII.C.3.f.2)c)

Martin Møller Kristensen er født den 25. august 1988 i Aalborg.

VII.C.3.f.3)

Lis Birgitte Møller er født den 7. september 1965 i Nibe. Hun lever sammen med Arne Jacobsen, der er født den 13. december 1950 i Nibe som søn af landmand Holger Peder Jacobsen og hustru Carla Kristine Kristensen.

Bosat: Vestergade 3 A, Nibe.

Lis Birgitte Møller gik i skole i Sebber og i Farstrup, i alt i 10 år, hvorpå hun gennemgik EFG-basisåret indenfor handel og kontor. Det følgende år var hun elev på et studenterkursus, og i 1986 fik hun læreplads som lagerekspedient ved Nordjysk Kobling i Aalborg, hvor hun blev færdiguddannet i 1988. De følgende ca. 3 år var hun hjemmearbejdende husmor, og i 1991 fik hun arbejde på en planteskole i Nibe, hvor hun var beskæftiget indtil 1993, da hun fik ansættelse ved I.P.A. i Nibe. Senere samme år begyndte hun som hjemmehjælper i Nibe.

Arne Jacobsen gennemgik 8 års skolegang i Nibe og stod derpå i lære som slagter i hhv. Nibe og Aalborg, hvor han udlærtes. I 1971 aftjente han sin værnepligt i Nr. Uttrup, og efter hjemsendelsen fik han ansættelse som butiksslagter i Aalborg. Fra 1979 til 1981 var han beskæftiget på slagteriet Meatcut i Aalborg, hvorpå han begyndte som selvstændig fisker fra Nibe. Efter en ansættelsesperiode på slagteriet i Aars fra 1990 til 1993 begyndte han igen som fisker, nu fra Hanstholm.

Arne Jacobsen har fra et tidligere ægteskab børnene Tina, født den 6. december 1974, og Mette, født den 6. september 1982.

VII.C.3.f.3)a)

Anders Møller Jacobsen er født den 20. februar 1997 i Aalborg.

VII.C.3.g.

Lilly Tove Møller er født den 13. august 1933 i Sebbersund, Sebber sogn. Hun blev gift med Svend Pedersen, der er født den 21. juni 1929. Ægteskabet blev ophævet i 1975, og Lilly Tove Møller lever nu sammen med Harry Johansen, der er født den 26. juli 1932 i Dannerhøj, Dronninglund sogn, som søn af husmand Jens Peder Johansen og hustru Kristense Christensen.

Bosat: Aalborgvej 681, Dannerhøj, Dronninglund.

Lilly Tove Møller gik i skole i Sebber i 7 år og arbejdede fra 1947 til 1951 hjemme på forældrenes ejendom. Herefter var hun ansat ca. 2 år på centralen i Barmer, og fra giftermålet og indtil 1961 var hun hjemmearbejdende husmor. Senere var hun beskæftiget 9 år på Nibe beslagfabrik og 2 år på Bates sækkefabrik i Nørresundby. Efter at have arbejdet 2 år i Bilka i Aalborg begyndte hun i 1981 som sygehjælper i Vodskov og fik senere ansættelse som sådan i Dronninglund. I 1993 gik hun på efterløn.

Harry Johansen gik i skole i Dannerhøj i 7 år og tjente derefter ved landbruget indtil 1954, da han indkaldtes til militærtjeneste i hhv. Randers og Esbjerg. I 1956 havde han et ophold på Lundbæk landbrugsskole ved Nibe, og derefter blev han forvalter på gården Storkraghede i Kraghede ved Tylstrup. I årene fra 1964 til 1994, da han gik på efterløn, kørte han som chauffør for Shell i Aalborg.

VII.C.3.g.1)

Laurits Møller er født den 7. januar 1955 i Nibe. Han blev gift anden gang den 7. januar 1995 på rådhuset i Løgstør med Henny Sofie Pedersen, der er født den 14. juni 1956 i Bonderup, Haverslev sogn, som datter af Søgaard E. Pedersen og hustru Karna Elvira Nielsen.

Bosat: Bredgade 67, Løgstør.

Laurits Møller gik i skole i Sebber i 7 år. Fra 1969 til 1973, da han fik ansættelse som chauffør ved Lea Andersen i Barmer, arbejdede han på Nibe beslagfabrik. Senere fik han ansættelse som civilarbejder på Nr. Uttrup kaserne i Nørresundby for derefter atter at arbejde som chauffør for forskellige vognmænd i årene fra 1975 til 1996. Det meste af tiden kørte han som langturschauffør. Den sidste del af perioden, nærmere betegnet fra 1989 til 1992 ejede han Bodega Himmerland i Løgstør. Siden marts 1996 har han kørt som chauffør for Løgstør Rør.

Henny Sofie Pedersen gennemgik 10 års skolegang og havde desuden et ophold på Bælum ungdomsskole samt 1/2 års ophold på Struer husholdningsskole. Fra 1974 til 1977 arbejdede hun som medhjælper på Aggersund Cafeteria, og de følgende ca. 4 år var hun syerske for Lee Cooper i Fjerritslev. Efter en periode som hjemmearbejdende husmor blev hun i 1981 specialarbejder ved Løgstør fiskeindustri, hvor hun var beskæftiget indtil 1988. Hun var nu atter hjemmearbejdende samt medhjælpende hustru, og siden 1993 har hun arbejdet for Løgstør kommune.

Henny Sofie Pedersen har fra et tidligere ægteskab datteren Tina, der er født den 22. december 1979.

VII.C.3.g.1)a)

Bjarne Møller er født den 28. januar 1976.

VII.C.3.g.1)b)

Jane Møller er født den 29. juli 1981.

VII.C.3.g.1)c)

Rene Møller er født den 7. marts 1991 i Aalborg.

VII.D.

Søren Peter Andersen er født den 5. august 1877 i Ravnkilde by og sogn, og han døde samme sted den 29. december 1881.

VII.E.

Mette Marie Dorothea Otteline Andersen er født den 31. juli 1880 i Ravnkilde by og sogn, og hun døde samme sted den 31. marts 1881.

VII.F.

Søren Peter Andersen er født den 12. januar 1883 i Ravnkilde by og sogn. Han blev gift i ca. 1909 med Larsine Christensen, som stammer fra Nordjylland.

Søren Peter Andersen nævnes i kirkebøgerne i 1909 som boende i Aslund Hus, Øster Hassing sogn, og i 1910 menes han at have været arbejdsmand i Svenstrup. I årene fra 1923 til 1930 betegnes han som arbejdsmand i Ålsrode, Ålsø sogn, og i 1936 virkede han som arbejdsmand ved Røde Led (formentlig i Ålsrode). Desuden arbejdede han som fodermester på Djursland.

I ægteskabet er børnene VII.F.1. – VII.F.5.

VII.F.1.

Magnus Andersen. Han blev gift, og i ægteskabet er en søn.

VII.F.2.

Lauritz Andersen er født den 30. juni 1909 i Aslund Hus, Øster Hassing sogn.

VII.F.3.

Alfred Andersen.

VII.F.4.

Petra Frida Andersen er født den 21. februar 1915 i Vejgård, Nr. Tranders sogn. Hun blev gift den 7. oktober 1936 i Ålsø med Knud Ørbæk Kristensen Gejl, der er født den 12. marts 1905 på Hvelplund Mark, Sdr. Omme sogn, som søn af husmand Iver Anton Kristensen Gejl og hustru Maren Jensen.

Knud Ørbæk Kristensen Gejl var i 1936 arbejdsmand i Sdr. Omme sogn.

VII.F.4.a.

Margot Ørbæk Kristensen Gejl er født den 14. marts 1937 i Østerby, Sdr. Omme sogn.

Bosat: Enghaven 12, Sdr. Omme.

VII.F.4.b.

Lissy Merethe Kristensen Gejl er født den 6. februar 1944 i Østerby, Sdr. Omme sogn.

VII.F.5.

Ottilie Katrine Andersen er født den 17. juli 1916 i Vejgård, Nr. Tranders sogn. Hun blev gift den 25. oktober 1936 i Ålsø med Elvin Sørensen, der er født den 25. januar 1914 i Ingvorstrup, Vejlbysogn, som søn af fodermester Jens Peter Sørensen og hustru Kirstine Marie Rasmussen.

Elvin Sørensen var i 1936 landarbejder i Homå sogn.

VII.G.

Frederik Kristian Martinus Andersen er født den 12. januar 1883 i Ravnkilde by og sogn, og han døde den 1. august 1977 på plejehjemmet Østermarken i Aars. Han blev gift den 29. maj 1909 i Gislum kirke med Ane Kirstine Pedersen. Hun er født den 31. december 1886 i Nyrup, Gislum sogn, som datter af Chresten Pedersen, og hun døde den 3. januar 1981 på plejehjemmet Østermarken i Aars.

Frederik Kristian Martinus Andersen gik i skole i Ravnkilde i 7 år. Han blev uddannet som møbelsnedker i Hobro og gik derefter på "valsen" i 4 år, hvor han arbejdede i Hamburg og Luzern, Schweiz. Da Frederik Kristian Martinus Andersen kom hjem fra "valsen", ville han sammen med en kammerat emigrere til Amerika. Han ville sige farvel til sin onkel og tante. Kirstine var veninde med kusinen til Frederik og var tilfældigvis på besøg, da Frederik kom for at sige farvel. I kådhed pustede Kirstine ham i nakken med en cykelpumpe. Frederik faldt pladask for Kirstine og kom aldrig til Amerika. Kammeraten måtte rejse alene. Denne historie yndede Frederik at fortælle, mens Kirstine kærligt tjattede til ham. Efter giftermålet i 1909 købte de en gammel skole i Binderup, hvor de startede tømmer- og snedkerværksted. Her drev de værksted i 38 år fra 1909–1947. I fritiden var Frederik Andersen med i et orkester (3–4 mands) i Hobro. (I 1949 købte sønnen Knud forretningen). – Frederik Kristian Martinus Andersen var i en årrække vurderingsmand for Den alm. Brandforsikring og desuden var han i mange år domsmand.

Ane Kirstine Pedersen gik i skole i Nyrup i 7 år og var derpå ung pige i huset indtil giftermålet. Hun havde plads hos Krogh-familien i Sjøstrup og hos dyrlægen i Aars. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmoder til 1914, da hun blev bestyrer af den nyoprettede telefoncentral i Binderup. Dette job havde hun til 1951.

Familien fortæller, at hjemmet ved Binderup Korsvej blev et knudepunkt og fungerede som rutebilstation. Efter afståelsen af telefoncentralen flyttede Kirstine og Frederik Andersen ind i en nybygget villa på den modsatte side af hovedvejen. I 1973 tog de ophold på plejehjemmet Østermarken i Aars, hvor krondiamantbryllup blev fejret i 1974. Der var fest om aftenen på Binderup Kro. – Begge var meget aktive i terapien under opholdet på plejehjemmet.

I ægteskabet er børnene VII.G.1. – VII.G.7.

VII.G.1.

Magnus Andersen er født den 17. september 1909 i Binderup sogn, og han døde den 6. juli 1984 i Kolding. Han blev gift den 17. februar 1934 i Gislum kirke med Elna Klara Andersen. Hun er født den 28. maj 1907 i Nyrup, Gislum sogn, og hun døde den 30. april 1992 i Kolding.

VII.G.1.a.

Ernst Andersen er født den 30. juni 1934 i Farsø. Han blev gift den 2. september 1956 i Grønbæk kirke med Inger Marie Bach Lausten, der er født den 25. juni 1936 i Ans, Grønbæk sogn, som datter af entreprenør Kaj Johan Bach Lausten og hustru Johanne Kirstine Pedersen.

Bosat: Gravensgade 17, Aars.

Ernst Andersen gennemgik 10 års skolegang. Han blev udlært i 1954 som kommis i Ans brugsforening og indkaldtes derpå til værnepligt i hhv. Esbjerg og Viborg og var desuden på befalingsmandsskole i Padborg. Efter hjemsendelsen i 1950 fik han ansættelse som kontorassistent på Herning Svineslagteri, hvor han var beskæftiget indtil 1963, da han flyttede til Sjælland og fik arbejde på Køge Svineslagteri. I årene fra 1969 til 1972 var han bogholder ved Knud H. Andersen i Binderup, og de følgende år indtil 1988 var han indehaver af Tuborgdepotet i Aars. Dernæst kørte han ca. 4 år som chauffør for Tuborg i Løgstør.

Inger Marie Bach Lausten gik i skole i Ans i 7 år og stod derpå i lære som damefrisør i Silkeborg, hvor hun udlærtes. I årene fra 1957 til 1963 drev hun egen frisørsalon i Herning, og efter at have været hjemmearbejdende husmor indtil 1972 virkede hun som medhjælpende hustru på Tuborg-depotet i Aars indtil 1988, da hun fik ansættelse som hjemmehjælper ved Aars kommune.

VII.G.1.a.1)

Lise Lotte Andersen er født den 28. februar 1957 i Ans, Grønbæk sogn. Hun lever sammen med Leif Krogh Nielsen, der er født den 27. september 1952 i Sulsted som søn af landmand Axel Peter Nielsen og hustru Klara Margrethe Krogh.

Bosat: Uranusvej 32, Aalborg SØ.

Lise Lotte Andersen bestod samfundsfaglig studentereksamen og gennemgik derpå gymnastiklederuddannelse på Viborg gymnastikhøjskole. Efter at være blevet udlært som klinikassistent arbejdede hun ved tandlæger i Aalborg, hvorpå hun blev uddannet som kontorassistent og læste til merkonomeksamen i EDB. Derefter fungerede hun som sekretær/regnskabsassistent hos en frugtgrossist og var desuden gymnasiesekretær samt fagsekretær ved Nordjyllands amts taleinstitut. Desuden har hun videreuddannet sig indenfor EDB med adskillige kurser. – På et tidspunkt var hun frivillig gymnastik- og svømmeinstruktør ved Vesthimmerlands handicapforening, og hun har siddet som formand for forældrebestyrelsen i sønnens børnehave. Hendes fritidsinteresser er sport.

Leif Krogh Nielsen bestod realeksamen samt HD-eksamen i regnskab. Han har i en årrække arbejdet i et pengeinstitut, og han har i flere år været brugt som underviser i banken. Desuden underviser han ved Aalborg handelsskole i merkonomfag. – Hans fritidsinteresser er sport.

VII.G.1.a.1)a)

Peter Krogh Andersen er født den 11. marts 1993 i Hobro.

VII.G.1.a.2)

Ken Leschley Andersen er født den 22. februar 1959 i Herning. Han blev gift i Ebeltoft med Karen Willumsen.

Bosat: Åmarksvej 2, Egå.

Ken Leschley Andersen tog 9. klasses eksamen, hvorpå han blev uddannet som tømrer og derefter som byggetekniker. I årene 1986–1987 var han forvalter på en tømmerhandel i Aalborg, og i 1988 var han ansat som forretningsfører på en tømmerhandel i Risskov. Siden 1989 har han drevet egen virksomhed som tømmerhandler i henholdsvis Århus og Randers.

Karen Willumsen er kontorassistent.

I ægteskabet er børnene Mads, Sabrina og Thomas.

VII.G.1.a.3)

Ole Andersen er født den 23. juni 1964 i Køge.

Bosat: Oustrupvej 2 D, Aars.

VII.G.1.b.

Grethe Andersen er født den 6. maj 1939 i Farsø. Hun blev gift den 21. marts 1965 i Grønbæk kirke med Leif Andersen, der er født den 21. december 1941 i Viborg som søn af arbejdsmand Max Børge Andersen og hustru Lydia Christensen. Ægteskabet blev ophævet i 1992.

Bosat: Sydbanegade 6 B, Kolding.

Grethe Andersen gik i skole i Ans og i Otterup, i alt 9 år. Herefter var hun ekspeditrice hos en bager i Kjellerup til 1957, da hun fik læreplads som ekspeditrice i Ans Varehus. Hun udlærtes i 1960 og flyttede til Silkeborg, hvor hun fik ansættelse som ekspeditrice hos M. Madsen, og her arbejdede hun frem til 1965, da hun blev gift og flyttede til København, hvor hun var hjemmearbejdende husmor indtil 1991. Siden august 1991 har hun haft ansættelse hos Jørgen og Jørgine i Kolding.

VII.G.1.b.1)

Helle Betina Andersen er født den 17. september 1961 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun blev gift den 6. september 1986 i Seest ved Kolding med Lars Lind Akselsen, der er født den 29. juli 1959 i Kolding som søn af vognmand Orla Akselsen og hustru, rengøringsassistent Inger Lovise Lind.

Bosat: Lundgæret 7, Kolding.

Helle Betina Andersen bestod realeksamen i Kolding i 1978 og havde derpå 1/2 års ophold som au pair i London. Efter hjemkomsten til Danmark i 1979 gennemgik hun EFG-basisåret på Kolding handelsskole, og fra 1980 til 1982 udlærtes hun som kontorassistent på Kolding Most- og Frugtsaft, hvor hun efter endt uddannelse havde beskæftigelse indtil 1987. Hun har siden arbejdet som kontorassistent for Landsforeningen DUKA- SVØM i Kolding.

Lars Lind Akselsen bestod realeksamen i Kolding i 1976 og var de følgende ca. 3 år arbejdsmand på Tunetanken i Andst. Herpå gennemgik han EFG-basisåret på Kolding handelsskole og blev fra 1980 til 1982 udlært indenfor kontor på Diesella i Kolding. De følgende ca. 2 år var han lagermand samme sted, og i årene fra 1984 til 1987 arbejdede han som lagerforvalter hos Power Trans, hvor han derpå fra 1987 til 1992 virkede som salgskonsulent. Han har siden været ansat som salgskonsulent hos Berendsen PMC i Hasselager.

VII.G.1.b.1)a)

René Lind Akselsen er født den 28. februar 1987 i Kolding.

VII.G.1.b.2)

Frank Andersen er født den 30. april 1967 i Kolding. Han blev gift den 17. april 1993 i Ødis kirke med Vinni Jensen, der er født den 26. januar 1969 i Kolding.

Bosat: Brændkjærgade 126, Kolding.

Frank Andersen bestod HH-eksamen og blev derefter uddannet til speditør. Hans nuværende job er vinduespolerer.

Vinni Jensen bestod HH-eksamen og blev derefter udlært på et advokatkontor.

VII.G.1.b.2)a)

Rikke Andersen er født den 26. juni 1993 i Kolding.

VII.G.1.b.2)b)

Claus Andersen er født den 3. september 1996 i Kolding.

VII.G.2.

Karen Katrine Andersen er født den 23. december 1910 i St. Binderup, Binderup sogn. Hun blev gift den 22. oktober 1933 i Binderup kirke med Albert Bjørn. Han er født den 24. april 1907 i Durup sogn som søn af gårdejer Hans Bjørn og hustru Charlotte Frederikke Elisabeth Christensen, og han døde den 13. oktober 1951 i Gl. Nørager.

Bosat: Plejehjemmet Østermarken, Aars.

Karen Katrine Andersen gik i skole i Ll. Binderup i 7 år og tjente derefter fra 1924 til 1933 som ung pige i huset, afbrudt af et højskoleophold på St. Restrup højskole. Efter giftermålet i 1933 blev hun medhjælpende hustru på gården.

Albert Bjørn gik i skole i Nørager i 7 år og tjente derefter 1 år som landbrugsmedhjælper i Karise på Sjælland, hvorpå han havde et ophold på Borris landbrugsskole. Han tjente nu hjemme på gården hos sin mor, hvis ejendom han overtog i 1932 sammen med broderen Richardt. Dennes andel af gården overtog Albert Bjørn i 1937, og han drev nu gården indtil sin død, hvorefter enken førte gården videre indtil 1957, da hun bortforpagtede den. I 1968 overtog sønnen Kaj ejendommen.

VII.G.2.a.

Hans Bjørn er født den 2. november 1934 i Gl. Nørager.

Bosat: Johannes Grosensvej 3, Risskov.

Hans Bjørn er tømrer.

VII.G.2.b.

Kaj Bjørn er født den 10. april 1937 i Nørager, Durup sogn. Han blev gift den 28. december 1961 i Durup kirke med Else Mortensen, der er født den 15. oktober 1938 i Bjerregrav ved Viborg som datter af boelsmand Ejvind Mortensen og hustru Kristine Jensen Lyngsø.

Bosat: Løgstørvej 156, Nørager.

Kaj Bjørn gik i skole i Nørager i 7 år, og han havde desuden et ophold på Himmerlands ungdomsskole i Havbro samt et ophold på Vejlbj by landbrugsskole. Efter at have aftjent sin værnepligt i Karup blev han i 1960 ansat ved toldvæsenet i København, hvor han var beskæftiget indtil 1964, da han blev bestyrer på gården "Pekkelholmgård" i Gl. Nørager. I 1968 købte han fødehuset af sin mor, og på det tidspunkt havde ejendommen et tilliggende på 50 ha. land og blev drevet med svinedrift. I 1989 købte han ejendommen Brunbak i Guldager på 32 ha. land, og i 1994 købte han gården Vestervang i Brorstrup med et tilliggende på 22 ha. land og med svinebesætning

Else Mortensen gik i skole i Sjørring i 7 år og havde desuden et ophold på Salling ungdomsskole i Jebjerg. Efter at have tjent som husassistent i Randers havde hun i 1958–1959 et ophold på Vollerup husholdningsskole på Als, og hun tjente nu atter som ung pige i huset, nu i Århus, inden hun i 1960 flyttede til København og fik ansættelse i køkkenet på statshospitalet. Efter giftermålet var hun en periode dagplejemor, og siden 1964 har hun været medhjælpende hustru.

VII.G.2.b.1)

Albert Bjørn er født den 28. oktober 1963 i Hvidovre. Han blev gift den 20. januar 1990 på Aars kommunkontor med Karna Kristensen, der har taget navneforandring fra Karna Annette Andersen. Hun er født den 7. februar 1964 i Århus som datter af Gudmund Jens Andersen og hustru Krista Marie Andersen.

Bosat: Brorstrup Kærvej 6, Nørager.

Albert Bjørn gennemgik 10 års skolegang. Han blev uddannet indenfor landbruget og var på grundskole i Try samt på Lundbæk landbrugsskole, hvor han bestod driftsledereksamen. Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Thisted, inden han i 1989 købte en gård i Sættrup ved

Gatten. I 1994 gik gården på tvangsauktion, og Albert Bjørn flyttede til Brorstrup og fik arbejde som medhjælper hos faderen.

Karna Kristensen havde efter endt skolegang et ophold på en ungdomsskole, hvorpå hun tjente som husassistent, bl.a. på et plejehjem. Senere var hun fabriksarbejder, og hun er nu hjemmearbejdende husmor.

Karna Kristensen har fra et tidligere forhold datteren Tilde, der er født den 23. juli 1985 i Nørager.

VII.G.2.b.1)a)

Kim Bjørn er født den 14. juli 1990 i Sættrup.

VII.G.2.b.1)b)

Allan Bjørn er født den 14. juli 1990 i Sættrup.

VII.G.2.b.1)c)

Mette Bjørn er født den 14. januar 1998 i Brorstrup.

VII.G.2.b.2)

Morten Bjørn er født den 24. februar 1966 i Nørager, Durup sogn.

Morten Bjørn gik i skole på Sortebakkeskolen i 8 år og havde desuden et ophold på Mejlby efterskole fra 1981 til 1983. Senere var han på Hobro produktionshøjskole indtil august 1986, afbrudt af et ophold på Egå ungdomshøjskole fra marts til juni 1984. Efter at have været på Stenderup EDB i 2 perioder i 1986 fik han den 10. april 1989 arbejdede på et beskyttet værksted i Løgstør. Han har siden juli 1991 boet i egen lejlighed i Løgstør.

VII.G.2.c.

Emmy Bjørn er født den 24. marts 1945 i Gl. Nørager, Durup sogn. Hun blev gift den 7. december 1968 i Durup kirke med Niels Anton Dolmer Mikkelsen, der er født den 4. juni 1944 i Vejlbj som søn af gårdejer Georg Mikkelsen og hustru Jenny Dolmer.

Bosat: Bjørnsholmvej 104, Overlade, Løgstør.

Emmy Bjørn gik i skole i Gl. Nørager og Risskov, i alt 8 år, hvorpå hun fra 1961 til 1963 tjente som husassistent. Det følgende år var hun medhjælper i en børnehave i Århus, og i 1964 havde hun et ophold på Ryslinge højskole.– Hun blev færdiguddannet som børnehavepædagog på Jysk Børnehaveseminarium i Århus i 1967 og fik samme år ansættelse som børnehaveassistent i Kjellerup, hvor hun var beskæftiget indtil 1968, da hun flyttede til Horsens og fik ansættelse ved menighedens børnehave. Efter ca. 12 års ansættelse her flyttede hun til Overlade og blev i 1981 ansat som børnehaveklasseleder på Overlade skole, hvor hun stadig er beskæftiget.

Niels Anton Dolmer Mikkelsen gik i skole i Vejlbj i 7 år og tjente derefter som landbrugsmedhjælper fra 1960 til 1968, afbrudt af sin militærtjeneste i Tønder i 1963–1964 og af et ophold på Bygholm landbrugsskole i 1966–1967. I 1968 flyttede han til Horsens og blev bestyrer på en gård. Året efter fik han ansættelse som montør ved Bjerge Hatting Herreds Højspænding, og som sådan arbejdede han indtil 1980, da han flyttede til Overlade og købte ejendommen Korshøjgård med et tilliggende på 46,5 ha. land samt svinebesætning.

VII.G.2.c.1)

Lone Bjørn Mikkelsen er født den 22. april 1976 i Horsens.

Lone Bjørn Mikkelsen bestod studentereksamen i 1996 fra Vesthimmerlands gymnasium, hvorpå hun arbejdede i ca. 1 1/2 år, inden hun havde et ophold på Båring højskole på Fyn. I efteråret 1998 blev hun optaget på Skals håndarbejdsskole, og hun forventer at blive optaget på Skals håndarbejdsseminarium i februar 1999. – Hendes fritidsinteresse er medlemskab i Løgstørgården, heraf 5 år som tamburmajor.

VII.G.2.c.2)

Jesper Bjørn Mikkelsen er født den 19. marts 1980 i Horsens.

VII.G.2.d.

Karin Bjørn er født den 22. december 1947 i Gl. Nørager, Durup sogn. Hun blev gift den 11. maj 1968 i Durup kirke med Mogens Tilsted, der er født den 10. juli 1944 i Nors ved Thisted som søn af barber Jens Christensen og hustru, damefrisør Margrethe Tilsted. Ægteskabet blev ophævet i 1983.

Bosat: Havlundsvej 29, Skæring, Egå.

Karin Bjørn gik i skole i Vejlbj by i 9 år og havde desuden et ophold på Oksbøl ungdomsskole. I 1966 begyndte hun på Jyllands Dekoratorsskole, og i 1967 blev hun ansat som dekoratør ved Føtex i Århus, hvor hun var beskæftiget indtil 1969, da hun blev hjemmearbejdende og medhjælpende hustru i et ejendomsmæglerfirma. I 1980 blev hun atter ansat som dekoratør ved Føtex i Århus, og i årene fra 1988 til 1991 drev hun egen dekoratørvirksomhed, men får i 1991 tilbudt arbejde ved Føtex i City Vest i Brabrand, hvor hun stadig er ansat.

VII.G.2.d.1)

Sofie Christina Bjørn Tilsted er født den 18. august 1971 i Odder. Hun blev gift den 10. april 1993 på rådhuset i Århus med Niels Peter Frandsen, der er født den 23. marts 1964 i Gram som søn af revisor Kaj Morten Frandsen og hustru, overlærer Solveig Karoline Jessen Schmidt.

Bosat: Villavej 13, Ø. Lindet, Rødding.

Sofie Christina Bjørn Tilsted tog EFG handel og kontor og blev derefter optaget på Århus Købmandsskole, hvorfra hun i juni 1990 bestod HH-eksamen. I 1/2 år var hun nu Giv-et-år medarbejder i KFUM og K-klubben i Nakskov, hvorefter hun var kasseassistent 4 måneder i Kvickly i Egå og 1 år i Føtex samme sted. Fra september 1992 til september 1994 gennemgik hun kontoruddannelse i Bilka Indkøb A/S i Mundelstrup samtidig med, at hun tog indkøb I på merkonomkurserne ved Århus Købmandsskole, og efter vikariater på 5 måneder i Bilka i Esbjerg og 4 måneder i Focus i Ø. Lindet, var hun i 1 år hjemmegående husmoder. Fra 1996 til 1997 gennemgik hun nu multimedie uddannelse i Haderslev, og hun har siden været ansat på Gabs Fotolaboratorium i Tønder, hvor hun bl.a. beskæftiger sig med billedretouchering, skilte- og plakatdesign samt farvekorrektion. – Sofie Christina Bjørn Tilsted var fra 1987 til 1990 medlem af Tensing Gjellerup (sang og guitar) og formand 1989–1990. I 1996 blev hun leder i FDF i Ø. Lindet, hvor hun fra januar 1998 har været bestyrelsesmedlem.

Niels Peter Frandsen havde de første to gymnasieår ved Haderslev katedralskole og var derpå 1982–1983 udvekslingsstudent ved Ripley High School i W. Virginia, USA. I 1984 afsluttede han skolegangen med matematisk-fysisk studentereksamen fra Haderslev katedralskole, og fra 1985 til 1993 gennemgik han derpå cand. scient. studiet i fysik-datalogi ved Århus Universitet, hvilket afsluttedes med speciale i eksperimentel fysik. I 1995 påbegyndte han bifagstudiet i matematik ved Jysk Åbent Universitet, og sideløbende hermed har han 1995–1996 gennemgået praktisk og teoretisk pædagogikum samt taget et par kompetencegivende suppleringskurser i datalogi og kemi. Siden 1994 har han været adjunkt ved Esbjerg statskole, hvor han underviser i fagene fysik, datalogi, naturfag og matematik.

VII.G.2.d.1)a)

Adrian Malthe Frandsen er født den 9. oktober 1995 i Esbjerg, Zion sogn.

VII.G.2.d.2)

Marie Christina Bjørn Tilsted er født den 6. april 1973, og hun døde den 17. marts 1978.

VII.G.2.d.3)

Katrine Christina Bjørn Tilsted er født den 6. marts 1979 i Århus.

VII.G.2.e.

Lilly Bjørn er født den 1. maj 1949 i Gl. Nørager, Durup sogn. Hun blev gift den 6. januar 1968 i Durup kirke med Søren Villads Møller Nielsen, der er født den 10. november 1946 i Århus som søn af banearbejder Peter Villads Møller Nielsen og hustru, ekspeditrice Gunhild Rigmor Nielsen.

Bosat: Strandvangsvej 48, Skæring.

Lilly Bjørn gik i skole i Vejlbj i 9 år og tjente derefter som husassistent indtil 1966, da hun fik læreplads som dameskrædder i Århus. Efter at være blevet udlært var hun hjemmearbejdende husmor, og i 1970 begyndte hun som elev hos Eva Hyltermann, fodplejeklinik i Århus. I 1972 nedsatte hun sig som selvstændig fodplejer i Stjær, og året efter åbnede hun klinik, ligeledes i Stjær. Efter at være flyttet til Gl. Egå i 1981 købte hun klinik i Århus (Christiansbjerg Fodklinik), som hun stadig driver.

Søren Villads Møller Nielsen gennemgik 7 års skolegang i Århus og blev derefter uddannet som tømrer hos Braüner, ligeledes i Århus. Efter at have haft forskellige jobs som tømrer frem til 1972 nedsatte han sig som selvstændig tømrermester i Stjær ved Galten, og denne virksomhed drev han indtil 1981, da han flyttede til Gl. Egå og begyndte som buschauffør ved Århus Sporveje. Som sådan arbejdede han indtil 1993. – I 1967 aftjente han sin værnepligt i Fredericia.

VII.G.2.e.1)

Anne Bjørn Nielsen er født den 3. maj 1968 i Århus. Hun er gift med Morten Smith.

Bosat: Herskindhede 1, Herskind, Galten.

VII.G.2.e.2)

Carsten Villads Nielsen er født den 12. maj 1970 i Århus. Han blev gift den 29. maj 1993 i Ejstrupholm kirke med Dorte Engedal Nielsen, der er født den 6. maj 1969 i Ejstrupholm som datter af lærer/skolebibliotekar Kaj Engedal Jensen og hustru, dagplejemor Anna Helene Jensen.

Bosat: Skovbyparken 6, Skovby, Galten.

Carsten Villads Nielsen gennemgik 10 års skolegang og blev derefter udlært som blikkenslager og rørlægger i Skødstrup. Han har stadig beskæftigelse indenfor sit fag.

Dorte Engedal Nielsen bestod nysproglig studentereksamen i Tørring i 1988 og arbejdede derefter som pædagogmedhjælper i Vejle indtil december 1989, hvorpå hun i 1990 var på sundhedshøjskole. Fra august 1990 til juni 1992 uddannede hun sig til tandplejer, og samme år rejste hun til Schweiz, hvor hun var bosat indtil maj 1993. Efter at være blevet uddannet til autoriseret fodterapeut fra august 1995 til december 1996. I 1998 åbnede hun klinik i Hammel.

VII.G.2.e.2)a)

Casper Villads Nielsen er født den 14. oktober 1993 i Vejle.

VII.G.2.e.2)b)

Anders Villads Nielsen er født den 27. februar 1997 i Århus.

VII.G.2.e.3)

Louise Bjørn Nielsen er født den 25. september 1974 i Århus, Sct. Johannes sogn.

Bosat: Vadstedvej 27, Hammel.

Louise Bjørn Nielsen gennemgik 9 års skolegang i folkeskolen og bestod 10. klasse på Bråskovgård efterskole i 1991. Samme år tog hun en skoleperiode i forplejning og service, inden hun i januar 1992 fik læreplads som frisør i Hammel, hvor hun udlærtes i 1995. Hun er nu beskæftiget i en frisørsalon i Hinnerup.

VII.G.2.f.

Lisbeth Bjørn er født den 19. juni 1950 i Gl. Nørager, Durup sogn. Hun blev gift den 2. februar 1980 i Durup kirke med Steen Nielsen, der er født den 6. august 1947 i Hørup som søn af grosserer Nicolaj Christian Nielsen og hustru Jenny Holmberg Dam.

Bosat: Dagland 23, Egå.

Lisbeth Bjørn gennemgik 9 års skolegang i Risskov og tjente derefter som husassistent, hvorpå hun arbejdede som ekspeditrice. I 1968 havde hun et ophold på Hadsten højskole, og året efter fik hun ansættelse som køkkenmedhjælper og senere som servitrice i Hvidovre. I 1970 fik hun arbejde i herreafdelingen i Salling i Århus, og sideløbende med sit arbejde bestod hun realeksamen. Herpå gennemgik hun uddannelse til sygeplejerske på Århus kommunehospital, blev færdiguddannet i 1977 og blev ansat på radiumstationen, hvor hun siden 1986 har arbejdet som 1. assistent.

Steen Nielsen gik i skole i Kjellerup i 9 år og tog i 1967 studentereksamen fra Viborg Katedralskole. I 1969 blev han optaget på arkitektskolen i Århus og dimitteredes herfra i 1976, hvorpå han året efter fik ansættelse i arkitektfirmaet J.P. Kock & Co. i Odense. I 1979 fik han ansættelse ved teknisk forvaltning i Skanderborg kommune, og siden 1986 har han arbejdet på stadsarkitektens kontor under Århus kommune som byplanlægger. – Hans fritidsinteresse er lystfiskeri.

VII.G.2.f.1)

Christine Bjørn Nielsen er født den 25. juni 1980 i Århus.

VII.G.2.f.2)

Mathilde Bjørn Nielsen er født den 11. april 1983 i Århus.

VII.G.3.

Kristian Andersen er født den 4. maj 1912 i St. Binderup, Binderup sogn. Han blev gift den 13. oktober 1940 i Randers med Mette Vestergaard, der er født den 3. oktober 1911 i Holstebro som datter af landmand Jens Vestergaard og hustru Johanne K. Pedersen.

Bosat: Peter Petersens Alle 9, Dragør.

Kristian Andersen er fhv. konstruktør.

VII.G.3.a.

Mogens Andersen er født den 17. januar 1944 i Videbæk. Han er gift med Kirsten Andersen.

Bosat: Peter Petersens Alle 9, Dragør.

Mogens Andersen er ingeniør, og Kirsten Andersen er serigraf.

VII.G.3.b.

Erna Andersen er født den 29. november 1946 i Risskov. Hun blev gift med Max B. Willert. Han er født den 29. januar 1943 i Kalundborg som søn af værkfører Helmuth Willert og hustru, boghandler Ulla Willert, og han døde den 15. maj 1996 i Viborg.

Bosat: Sprydet 49, Snekkersten.

Erna Andersen er laborant, og Max B. Willert var ingeniør.

VII.G.3.b.1)

Thomas Willert er født den 29. oktober 1969 på Frederiskberg.

VII.G.3.b.2)

Julie Sofie Willert er født den 22. juli 1974 i København.

VII.G.3.b.3)

Majken Marie Willert er født den 22. juli 1974 i København.

VII.G.4.

Georg Pogholm Andersen er født den 10. oktober 1913 i St. Binderup, Binderup sogn. Han blev gift den 26. april 1940 i København med Mary Kirstine Jensen, der er født den 20. november 1909 i Hornum som datter af landmand Rasmus Jensen og hustru Martine Christensen.

Bosat: 500 Blaine Ave, Racine, Wisconsin, USA.

Georg Pogholm Andersen blev uddannet som tømrer. Han emigrerede med familien til USA i juni 1952.

VII.G.4.a.

Hanne Pogholm Andersen er født den 27. august 1940 i København. Hun blev gift den 31. august 1996 i Racine med James E. Roepke, der er født den 27. juni 1939 i Medford, Wisconsin.

Bosat: 2906 N. Emmertsen Rd., Racine, Wisconsin, USA.

Hanne Pogholm Andersen er medical assistent, og James E. Roepke er senior buyer.

VII.G.4.a.1)

Jeffrey Lynn Stacy er født den 11. september 1961 i Racine. Han er gift med Tracy.

Bosat: 4223 Goley's Lane, Racine, Wisconsin, USA.

VII.G.4.a.2)

Vicki Kay Stacy er født den 20. april 1965 i Racine. Hun er gift med Scott J. Nelson.

Bosat: 2721 North Bridge Dr., Racine, Wisconsin, USA.

VII.G.4.b.

Bjarne (John) Pogholm Andersen er født den 12. december 1941 i København.

Bosat: 5901 Alice Ave., N.E. APT. 13, Albuquerque, New Mexico, USA.

VII.G.4.c.

Niels Pogholm Andersen er født den 24. november 1943 i København. Han blev gift den 12. juni 1971 i Illinois, USA, med Mary Ann Taracko, der er født den 6. februar 1947 i Tarentum, PA.

Bosat: 4429 Caroline Ct., Racine, Wisconsin, USA.

Niels Pogholm Andersen er construction manager, og Mary Ann Taracko er frisør.

VII.G.4.c.1)

Kai Fredrick Andersen er født den 21. august 1975 i Racine, Wisconsin, USA.

VII.G.5.

Marie Andersen er født den 27. marts 1915 i St. Binderup, Binderup sogn. Hun blev gift den 14. november 1937 i Binderup kirke med Edvard Gudmund Pedersen. Han er født den 9. maj 1915 i Pederstrup, Sdr. Højrup sogn, som søn af slagter Mads Pedersen og hustru Laurine Kirstine Louise Jensen, og han døde den 3. februar 1988 i Kjellerup.

Bosat: Østre Langgade 20, Ans.

Marie Andersen tjente efter endt skolegang hos købmanden i Binderup, og siden hjalp hun til på telefoncentralen, som moderen bestyrede. Fra hun var 16 år til hun var 20 år tjente hun i huset hos rutebilejer Christensen i Viborg, og senere tjente hun hos direktør Hjortkær i Aars, hvor hun var beskæftiget i ca. 1 1/2 år. Efter giftermålet blev hun medhjælpende og hjemmearbejdende hustru.

Edvard Gudmund Pedersen blev udlært som møbelsnedker hos sin bror på Fyn. Derefter var han en kort tid i Møldrup, hvorefter han fik ansættelse hos sin senere svigerfar i Bindeurp. Efter giftermålet arbejdede han på Nørager Møbelfabrik, og i 1943 købte parret Ans Møbelsnedkeri. Der blev fremstillet mahognireoler samt egetræsspisestuer til engros salg, og sideløbende drev parret en møbelforretning på adressen. Efter 2. Verdenskrig, hvor det var problemfyldt at få ordentligt træ til fremstilling af møblerne, producerede firmaet tømmer- og snedkerarbejde til huse, og Edvard Gudmund Pedersen har bl.a. som specialopgave fremstillet spiret samt inventaret til Ans kirke. En anden specialopgave var at fremstille senge og borde til Kongensbro Kro.

Sønnen Sander har ført møbelforretningen (Bolig-Nyt) i Ans videre, hvor den i dag drives med hjælp af sønnesønnen Henrik.

VII.G.5.a.

Elund Pedersen er født den 14. februar 1938 i Nørager, Durup sogn. Han blev gift den 16. september 1961 i Nr. Lyngvig kirke med Inger Aaser, der er født den 11. april 1941 i Klegod, Holmsland sogn, som datter af fisker Iver Aaser og hustru Anna Tarbensen.

Bosat: Randersvej 2, Mørke.

Elund Pedersen gik i skole i Ans, hvorefter han stod i lære som møbelsnedker hos faderen, hvor han udlærtes. Efter at have aftjent 16 måneders værnepligt ved Jyske Telegrafregiment samt haft ophold på Den jyske Håndværkerskole i Hadsten arbejdede han et par år som snedker hos en tømmermester i Hvide Sande. Senere havde han et 3 måneders ophold på Teknologisk Institut i København, hvorpå han købte Mørke Møbelsnedkeri, der delvis var nedbrændt. Forretningen blev genopbygget og udvidet, og i 1973 købtes yderligere det nedlagte mejeri, der ligeledes var en brandtomt. Der byggedes privatbolig samt møbelhus (Bolig-Nyt), som ægteparret siden har drevet. – Elund Pedersen har siden 1986 været medlem af Rosenholm Rotary Klub.

Inger Aaser gik i skole i Hvide Sande og tjente derefter i huset hos en lærerinde og 2 år hos en tømmermester i Hvide Sande. Yderligere arbejdede hun en tid som husassistent hos en Dr. Aasted i Charlottenlund, men siden giftermålet har hun været medhjælpende hustru i forretningen, hvor hun bl.a. står for indkøb, salg og regnskab. – Inger Aaser er medlem af menighedsrådet ved Mørke kirke.

VII.G.5.a.1)

Erik Bo Pedersen er født den 7. juni 1963 i Mørke. Han blev gift den 10. januar 1998 i Sønderho kirke på Fanø med Birgitte Junge, der er født den 8. januar 1964 i Århus som datter af direktør Søren Wiggo Junge og hustru, bogholder Karen Skouhus.

Bosat: Solsortvej 10, Odense NV.

Erik Bo Pedersen bestod studentereksamen fra Rønde gymnasium i 1982 og gennemgik derpå uddannelse til læge ved Århus Universitet, hvorfra han dimitteredes i 1992. I studietiden erhvervede han diplomeksamen i medicinsk forskning (1989), og han var desuden ansat som research fellow på Loyola University i Chicago, USA fra 1989 til 1990. Efter kandidateksamen fik han ansættelse som kandidatstipendiat og efterfølgende som adjunkt på afdelingen for anatomi og cytologi på Odense Universitet, og sideløbende hermed fungerede han som reservelæge på Middelfart sygehus. I 1998 fik han Ph.D. graden ved Odense Universitet med afhandlingen "Transplantation immunology in the rodent central nervous system". Derudover har han været forfatter på en række videnskabelige artikler, publiceret i internationale tidsskrifter.

Birgitte Junge bestod studentereksamen fra Langkjær gymnasium i 1982 og dimitteredes i 1989 som cand. jur. fra Århus Universitet. I 1992 bestod hun HD i regnskabsvæsen fra Midtjysk Handelshøjskolecenter og fik i 1992 advokatbestalling og møderet for landsret i 1993. I perioden fra 1989 til 1995 var hun ansat som advokatfuldmægtig/advokat i hhv. Lemvig, Ringe og Odense, og herefter var hun fuldmægtig ved Odense kommunes juridiske afdeling. Siden september 1997 har hun virket som specialkonsulent i byrådssekretariatet ved Odense kommune. – Birgitte Junge har sideløbende arbejdet som underviser på Advokatrådets Efteruddannelse, Dansk Kommunalkursus samt Den Kommunale Højskole i Danmark.

VII.G.5.a.1)a)

Kirstine Marie Junge Pedersen er født den 17. juli 1998 i Odense.

VII.G.5.a.2)

Birgit Pedersen er født den 25. december 1964 i Mørke. Hun blev gift den 13. august 1994 på Sostrup Slot ved Gjerrild med Jean Claude Piccirillo, der er født den 9. juli 1965 i Rognac, Frankrig, som søn af Robert Piccirillo og hustru Françoise Lalanne.

Bosat: 74 Rye Desnovettes, Paris, Frankrig.

Birgit Pedersen bestod studentereksamen i 1983 og læste derefter til cand. negot. på Odense Universitet. I 1986 rejste hun til Frankrig for at studere på Institut d'études Politiques i Aix-en-Provence. Fra 1988 til 1990 læste hun japansk på L'Institut National des Langues et Civilisations Orientales i Paris. Efter endt eksamen blev hun ansat som eksportchef ved vinfirmaet Dopff & Irion i Riqvewihr i Alsace, hvor hun var beskæftiget fra 1990 til 1996, hvorpå hun flyttede til Paris.

Jean Claude Piccirillo blev uddannet som pilot i Salon-de-Provence, og han har været tilknyttet basen i Meyenheim i Alsace fra 1989 til 1997. Han har siden september samme år været tilknyttet generalstaben i Paris.

VII.G.5.a.2)a)

Victor Robert Elund Piccirillo er født den 31. januar 1996 i Colmar i Frankrig.

VII.G.5.a.3)

Ole Bo Pedersen er født den 21. oktober 1966 i Mørke. Han er gift med Melissa Jane Staley. Parret er bosat på Hawaii.

Ole Bo Pedersen er møbelsnedker (trætekniker).

VII.G.5.b.

Rudolf Pedersen er født den 3. februar 1941 i Nørager, Durup sogn. Han blev gift den 3. april 1965 i Brandstrup kirke med Bente Nørgaard Olesen, der er født den 20. maj 1945 i Rødkærbro som datter af landmand Axel Olesen og hustru Olga Oline Kristensen.

Bosat: Tangesøvej 72, Rødkærbro.

Rudolf Pedersen gennemgik 7 års skolegang, hvorpå han stod i lære som snedker og gik på teknisk skole. Herpå aftjente han sin værnepligt. Siden 1969 har han drevet møbelforretningen Bolig–Nyt i Kjellerup. I 1975 udvidede han virksomheden med møbelimport (Clasic Furniture), og desuden har han udlejning af boliger, forretningslokaler, fabrikslokaler og hotel. Endvidere startede han i 1995 møbelfabrikken Kit Office i Kjellerup, og til denne virksomhed købte han nye lokaler i henholdsvis 1996 og 1998. Hans virke som selvstændig forretningsdrivende bevirker, at han foretager mange forretningsrejser.

Bente Nørgaard Olesen gik i skole i Rødkærbro i 7 år. Hun blev uddannet på Asani i Viborg, hvor hun arbejdede fra 1960 til 1966. Siden har hun været medhjælpende hustru i møbelforretningen Bolig–Nyt i Kjellerup.

VII.G.5.b.1)

Peter Pedersen er født den 21. november 1965, og han døde den 23. november samme år.

VII.G.5.b.2)

Charlotte Nørgaard Pedersen er født den 23. november 1966 på sygehuset i Kjellerup. Hun blev gift den 16. juni 1990 i Silkeborg kirke med Ole Hvidberg, der er født den 8. september 1964 i Tranebjerg som søn af slagter Finn Hvidberg og hustru, slagter Inge Nielsen.

Bosat: Edv. Egebergsvej 85 B, Silkeborg.

Charlotte Nørgaard Pedersen tog 10. klasses eksamen fra centralskolen i Rødkærbro i 1983, og efter at have gennemgået EFG–basisåret indenfor handel og kontor på handelsskolen i Viborg blev hun uddannet som møbelsælger i sin fars forretning i Kjellerup. I perioden 1987–1988 var hun stedfortræder hos Tøj & Sko i Silkeborg, hvorefter hun havde et 10–måneders ophold på Dupontskolen (Danmarks Dekoratorfagskole). Efter at have haft barselsorlov var hun igen stedfortræder hos Tøj & Sko i Silkeborg 1990–1991. Derefter var hun ansat som receptionist på Ferskvandscentret i Silkeborg til 1993, hvorpå hun havde barsels- og forældreorlov. I perioden 1994–1995 blev hun uddannet som dekoratør i Århus og har siden 1997 arbejdet som dekoratør i Silkeborg.

Ole Hvidberg tog folkeskolens afgangsprøve i 1980, hvorpå han stod i lære som tømrer og blev udlært i 1983. Efter at have aftjent sin værnepligt ved kamptropperne 1983–1984 arbejdede han som tømrer i henholdsvis Hadsten, Silkeborg og Norge. I perioden 1987–1988 var han tjene­stegørende som FN–soldat på Cypern, og i årene 1989–1993 var han overkonstabel på flyvestationen i Karup. Siden 1994 har han drevet egen virksomhed med fabrikation af kontormøbler.

VII.G.5.b.2)a)

Sanne Nørgaard Hvidberg er født den 10. december 1989 i Silkeborg.

VII.G.5.b.2)b)

Niklas Nørgaard Hvidberg er født den 26. juli 1993 i Silkeborg.

VII.G.5.b.3)

Frank Nørgaard Pedersen er født den 5. november 1970 på sygehuset i Viborg.

Bosat: Tangesøvej 72, Rødkærbro.

Frank Nørgaard Pedersen blev uddannet som gulvlægger, hvorefter han var på mejeriskole på Fyn. Han er nu ansat som mejeriarbejder på mejeriet i Mammen.

VII.G.5.b.4)

Britt Nørgaard Pedersen er født den 19. juli 1973 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun lever sammen med Anders Rhod Gregersen, der er født den 8. november 1973 i Esbjerg som søn af sælger Willy Gregersen og hustru, centerleder Anna Marie Rhod.

Bosat: Herningvej 7, Aalborg.

Britt Nørgaard Pedersen tog 10. klasses eksamen og den 1-årige handelsskoleeksamen samt HF-eksamen. Siden havde hun et ophold på Uldum højskole, hvorefter hun blev uddannet som håndarbejds lærer på et seminarium for håndværk og design. Desuden har hun arbejdet som vikar i en folkeskole. Hun laver nu smykker og andre former for kunst og deltager i udstillinger. Desuden laver hun dukkefilm. – Britt Nørgaard Pedersen har rejst i Nepal, Indien og Egypten over længere perioder.

Anders Rhod Gregersen tog 9. klasses eksamen og var derefter elev i en amerikansk privatskole. Siden gik han på gymnasiet, hvorefter han blev uddannet som datalog.

VII.G.5.c.

Lis Pedersen er født den 6. juli 1942 i Nørager, Durup sogn. Hun blev gift den 21. juni 1964 i Ans kirke med Søren Søgaard Nielsen, der er født den 25. november 1941 i Kjellerup, Hørup sogn, som søn af glarmester Johannes Søgaard Nielsen og hustru, forretningsindehaver Ellen Margrethe Hansen.

Bosat: Søndergade 61, Kjellerup.

Lis Pedersen blev i Viborg uddannet til damefrisør og arbejdede senere som assistent i Silkeborg. Sideløbende passede hun sin faders regnskaber. Søren Søgaard Nielsen blev uddannet som glarmester hos sin fader, med de dertil hørende skoleophold på glarmesterskolen i København. I 1964 overtog Søren Søgaard Nielsen sin faders glarmestervirksomhed og blev dermed 3. generation i et gammelt glarmesterdynasti, som har bestået i 90 år.

Lis Pedersen stoppede med at arbejde som frisør, da børnene kom, og blev medhjælpende hustru. I 1972 overtog hun sin svigermoders lædervarer- og glarmesterforretning og udvidede senere varesortimentet med børnetøj, som idag har en stor plads i den alsidige forretning.

Glarmestervirksomheden i Kjellerup har løst mange store opgaver i tidens løb. Udover de i Kjellerup udførte arbejder har der været leveringer til udlandet, til boligblokke og plejehjem i Viborg og til Silkeborg kunstmuseum, Silkeborg rådhus og Silkeborg sygehus. Lis og Søren Søgaard Nielsen fortæller videre: "En spændende opgave var det, at være med til at renovere "Stillings Gaard" i Viborg, en fredet bygning, hvor det var påkrævet at kunne fremvise et svendebrev for at få arbejdet overdraget".

Søren Søgaard Nielsen har i årenes løb haft en del bestyrelsesposter i forskellige foreninger, og han har siddet som medlem af kommunalbestyrelsen i en valgperiode. Desuden er han medlem af Jyske Banks repræsentantskab.

VII.G.5.c.1)

Susanne Søgaard Nielsen er født den 19. marts 1966 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun lever sammen med Flemming Munk Pedersen, der er født den 14. april 1954 på Søborg Torv, Gladsaxe sogn.

Bosat: Skiftevej 25, Gentofte.

Susanne Søgaard Nielsen tog matematisk-naturfaglig studentereksamen fra Viborg amts gymnasium i 1986 og var derefter au pair i Paris i 1 år, hvorpå hun påbegyndte biokemistudiet ved Københavns Universitet i 1987. I 1992 bestod hun bachelor-graden i biokemi og begyndte derefter

på sit speciale i molekylær biologi. I løbet af 1993 gennemførte hun forskellige kurser, og i 1995 dimitteredes hun som cand. scient. i biokemi. I januar måned det følgende år fik hun ansættelse som sygehuskemiker ved centralsygehuset i Næstved med ansvarsområder: molekylær biologiske analyser og allergianalyser (for hele Storstrøms amt). Susanne Søgaard Nielsen har deltaget i specialkurser i klinisk biokemi og underviser i forbindelse med laboranternes efteruddannelses-kurser i Storstrøms amt.

Flemming Munk Pedersen bestod matematisk-fysisk studentereksamen fra Bagsværd kostskole i 1974 og arbejdede derpå en periode for Agfa, hvorpå han foretog en 3 måneders rundrejse i USA. Efter at være vendt tilbage til Danmark læste han til højere almene erhvervsøkonomiske eksamen (HA) på handelshøjskolen i København, som han bestod i 1978. De følgende ca. 4 læste han på DIA til akademiingeniør i maskinretning med energi konstruktion som speciale, hvoraf 1/2 års erhvervspraktik foregik på Filippinerne, hvorpå han arbejdede 2 år hos Niro Atomizer som projektleder. I årene fra 1985 til 1988 var han beskæftiget ved Atlas Industries A/S, og de følgende ca. 7 år var han beskæftiget ved Superfos Gødning (senere Kemira Danmark) som projektleder. Siden 1995 har han været ansat som projektleder hos Toms Fabrikker A/S.

VII.G.5.c.1)a)

Stine Munk Pedersen er født den 6. marts 1995 i Gentofte.

VII.G.5.c.1)b)

Anne Munk Pedersen er født den 28. marts 1998 i Gentofte.

VII.G.5.c.2)

Annette Søgaard Nielsen er født den 2. september 1968 i Kjellerup, Hørup sogn. Hun lever sammen med Ekrem Kuzu, der er født den 26. juli 1966 i Nazilli i Tyrkiet.

Bosat: Løgstørgade 14, København Ø.

Annette Søgaard Nielsen bestod HH-studentereksamen fra handelsskolen i Viborg i 1988 og påbegyndte derefter korrespondentstudiet i fransk og engelsk på Handelshøjskolen i Århus, hvor studieforløbet blev afbrudt af et år på universitetet i Grenoble, Frankrig. I 1992 dimitteredes hun som korrespondent med hovedopgave i fransk fra handelshøjskolen i Århus og flyttede derefter tilbage til Frankrig, hvor hun boede i lidt over et år. – Annette Søgaard Nielsen arbejder nu som direktionssekretær i en verdensomspændende concerns danske afdeling i København.

Ekrem Kuzu bestod matematisk studentereksamen fra Metropolitan gymnasium (København) i 1986, hvorefter han påbegyndte civilingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet. Under studietiden har han arbejdet 1 år som byggepladsleder i Tyrkiet, som senere førte til publicering af en række undersøgelser omkring den tyrkiske byggebranche, udført for en byggerelateret analysevirksomhed (European Construction Research). – Ekrem Kuzu dimitteredes som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet på byggelinien i 1995 og arbejder i dag som civilingeniør i et rådgivende ingeniørfirma i København. Hans arbejdsopgaver er projekt- og byggeledelse af nybyggeri og renoveringsopgaver.

VII.G.5.d.

Sander Pedersen er født den 26. august 1943 i Kjellerup, Hørup sogn. Han blev gift den 30. november 1968 i Vinderslev kirke med Ruth Bondrup Pedersen, der er født den 28. maj 1945 i Kjellerup, Hørup sogn, som datter af centralbestyrer Jens Kristian Ejner Pedersen og hustru, centralbestyrer Karen Marie Bondrup Nielsen.

Bosat: Hedelyngen 16, Ans.

Sander Pedersen gik i skole i Ans i 7 år og stod derpå i lære som møbelsnedker hos sin far på

Ans Møbelsnedkeri fra 1959 til 1963. I læretiden havde han et ophold på håndværkerskolen i Hørby ved Sæby, og hans eksamensopgave var at producere et skrivebord i palisander, og for dette fik han karakteren 9,5, som gav sølvmedalje. Efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevåbenet i Karup, hvorfra han hjemsendtes i juni 1964, fik han ansættelse i Ans Møbelsnedkeri (senere Bolig–Nyt). Først var firmaet et I/S mellem Edvard Pedersen, Sander Pedersen og Rudolf Pedersen. De 3 interessenter dannede i 1972 Bolig–Nyt, Ans–Kjellerup A/S. Dette A/S blev efter Edvard Pedersen død opløst i 1988, hvorefter Sander Pedersen blev selvstændig møbelhandler på Østre Langgade 20 i Ans. I 1995 blev forretningen igen til I/S Bolig–Nyt, nu med sønnen Henrik Bondrup Pedersen som medejer. I 1996 blev møbelforretningen udvidet med 1000 kvm.

Ruth Bondrup Pedersen gik i skole i Vinderslev samt i Kjellerup, hvor hun bestod realeksamen i 1962. Hun blev udlært som laborant ved Kaj Neckelmann i Silkeborg i 1965 og var derefter 1/2 år på Teknologisk Institut i Århus. Hun fortsatte i firmaet i Silkeborg indtil 1968, da hun blev medhjælper i ægteparrets forretning Bolig–Nyt i Ans. En periode var hun dels hjemmearbejdende husmor og dels afløser i forretning og på kontoret. Siden juni 1988 har hun været fuldtidsbeskæftiget i firmaets bogholderi.

VII.G.5.d.1)

Henrik Bondrup Pedersen er født den 31. oktober 1969 i Kjellerup, Hørup sogn. Han lever sammen med Jeanette Krogh Jensen, der er født den 23. november 1971 i Kjellerup, Hørup sogn, som datter af disponent Svend Aage Jensen og hustru, bankassistent Vera Krogh Jensen.

Bosat: Solsortevej 29, Ans.

Henrik Bondrup Pedersen gennemgik 10 års skolegang i Ans og bestod derefter den 1-årige handelseksamen på Silkeborg handelsskole i 1987. Han blev udlært som salgsassistent indenfor herreekvipering i Silkeborg hos MR–Iversen, hvor han fortsatte med at arbejde indtil juli 1990, afbrudt af 5 ugers tjeneste ved civilforsvaret i Middelfart i 1989. Han har siden juli 1995 været medejer af Bolig–Nyt i Ans.

Jeanette Krogh Jensen gennemgik 10 års skolegang i Ans og bestod i 1991 HH–eksamen fra Silkeborg handelsskole. Hun blev udlært som salgsassistent hos D–Display i Ulstrup, hvor hun stadig arbejder med salg og pleje af kunder på Fyn og i Sverige.

VII.G.5.d.1)a)

Line Krogh Pedersen er født den 13. september 1994 i Hørup sogn.

VII.G.5.d.1)b)

Frederik Krogh Pedersen er født den 16. oktober 1996 i Hørup sogn.

VII.G.5.d.2)

Torben Bondrup Pedersen er født den 8. marts 1972 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Nygade 2 A, Silkeborg.

Torben Bondrup Pedersen gennemgik 9 års skolegang i Ans og bestod derefter matematisk studentereksamen på Bjerringbro gymnasium i 1991. Herefter bestod han et værkstedskursus på Århus tekniske skole samme år. I januar 1992 blev han elektrikerpraktikant ved Søndergaards Elektro i Ans, og i august samme år blev han optaget som studerende på Ingeniørhøjskolen ved Århus Teknikum, hvorfra han dimitteredes i juni 1995. Samme år indkaldtes han til militærtjeneste ved beredskabskorpset i Herning, og efter hjemsendelsen i 1996 blev han ansat som projektingeniør ved ABB Energi & Industri A/S i Esbjerg. Arbejdet hos ABB Energi & Industri bestod blandt andet i off–shore arbejde på Dan feltet i Nordsøen. Siden august 1997 har han virket som hardware ingeniør hos APV Automation i Silkeborg, hvor han blandt andet har gennemgået en

uddannelse indenfor Six Sigma programmet. Hos beredskabskorpset i Herning bestod Torben Bondrup Pedersen i 1996 brandmandseksamen og udvidet førstehjælpkursus, og han har desuden påbegyndt Ingeniørens Lederuddannelse (ILU) ved ingeniørforeningen IDA i 1998. – Hans fritidsinteresser er håndbold, badminton og fodbold.

VII.G.6.

Ronan Evald Andersen er født den 1. august 1919 i St. Binderup, Binderup sogn, og han døde i ca. 1989. Han blev gift i 1943 med Elly Mølgaard, der er født den 30. oktober 1921.

Ronan Evald Andersen gik i skole i Ll. Binderup og blev derefter udlært som tømrer hos sin far. I 1946 udvandrede familien med de to ældste børn og nedsatte sig i Racine i USA. Senere flyttede familien til Florida, hvor Ronan Evald Andersen nedsatte sig som tømrermester. Han gik på pension ca. 2 år før sin død.

VII.G.6.a.

Linda Andersen er født den 15. marts 1944 i Danmark. Hun er gift og bosat i USA og har 2 børn.

VII.G.6.b.

Kim Andersen er født den 15. maj 1948 i Danmark. Han er gift og bosat i USA og har 2 børn.

Bosat: 3353 Barrow Hill Trail, Tallahassee, Florida, 32312/5055, USA.

VII.G.6.c.

David Andersen er født den 22. april 1963 i USA. Han er gift og har 2 børn.

VII.G.7.

Knud Hartvig Andersen er født den 22. maj 1924 i St. Binderup, Binderup sogn. Han blev gift med Gudrun Jensen, der er født den 9. april 1925. – Knud Hartvig Andersen blev gift anden gang den 3. august 1974 i Havbro kirke med Lis Andersen, der er født den 7. juli 1940 i Viby ved Århus som datter af frisør Aage Andersen og hustru Magda Bruun Jensen.

Bosat: Gravensgade 18, Aars.

Knud Hartvig Andersen gik i skole i Ll. Binderup i 7 år og blev derefter udlært som tømrer hos sin far. Efter at have arbejdet ca. 1 år som svend i Århus aftjente han sin værnepligt ved marinen på Holmen i 1946–1947. I 1949 købte han faderens tømrerforretning i Binderup, som han drev indtil 1986, da han gik på pension.

Lis Andersen bestod studentereksamen fra Marselisborg gymnasium i 1959 og var det følgende år vikar på Sdr. Onsild skole, hvorpå hun blev optaget på Marselisborg seminarium, hvorfra hun dimiteredes som lærer i 1963. De følgende ca. 5 år underviste hun i Kås ved Pandrup, og hun har siden 1968 haft ansættelse ved Aars kommunale skolevæsen.

Lis Andersen har fra et tidligere ægteskab datteren Charlotte Møller Christensen, der i 1974 blev adopteret af Knud Hartvig Andersen.

VII.G.7.a.

Stig Andersen er født den 28. april 1957 i Binderup.

VII.G.7.b.

Charlotte Møller Christensen er født den 6. maj 1966 i Kås, Jetsmark sogn. Hun blev gift den 4.

maj 1996 i Aars med Karsten Simonsen, der er født den 20. juni 1966 i Farsø som søn af smedemester Kaj Simonsen og hustru, halbestyrer Ketty Sørensen.

Bosat: Nibevej 39, Aars.

Charlotte Møller Christensen bestod sproglig studentereksamen i 1985 og blev derefter udlært som typotekniker. Hun har siden arbejdet indenfor sit fag.

Karsten Simonsen gennemgik 10 års skolegang og blev derefter udlært som skiltemaler i 1986. Siden 1992 har han drevet eget skiltemalerfirma.

VII.G.7.b.1)

Sabine Møller Simonsen er født den 7. november 1992 i Aars.

VII.G.7.b.2)

Tobias Møller Simonsen er født den 4. august 1995 i Aars.

VII.H.

Mette Marie Dorthea Elveline Andersen er født den 24. maj 1885 i Ravnkilde by og sogn, og hun døde samme sted den 19. august 1890 af difteritis.



VII. Ane Kathrine Jensdatter og Mogens Andersen.



VII.C. Ane Andersen og Jens Sørensen.



VII.C.1. Metha Kirstine Sørensen og Anders Chr. Christensen.



VII.C.1.a.2) Kirsten K. Christensen og Bjarne Birkved Sørensen.



VII.C.1.a.2) Børnene Henrik, Frank og Gitte.



VII.C.1.b. Jens Christensen og Ammy Marie Pedersen.



VII.C.3. Sørine Sørensen og Laurids Møller.



VII.C.3.c. Anna Møller og Jens Holm Pedersen.



VII.C.3.c.1) Irene L. Møller og Christian Andersen.



VII.C.3.c.1) Ægteparrets børn: Michael, Jens og Morten.



VII.C.3.c.1)a)
Michael M. Andersen
og Marianne Nielsen
med børn.



VII.C.3.b.1)b) Jens Møller An-
dersen og Lone Eriksen.



VII.C.3.c.1)b) Børnene Pernille
og Martin.



VII.C.3.c.2) Søren Møller
Pedersen og Johnna Stenstrup
med Kim.



VII.C.3.f. Søren Rasmussen
Møller og Anny Jensen.



VII.C.3.f.2) Konny
S. Møller og Carsten
Ø. Kristensen.



VII.G. Frederik Kristian Martinus Andersen og Ane Kirstine Pedersen med børnene Magnus, Marie, Georg, Karen og Kristian.



VII.G. Frederik Kr. Martinus Andersen og Ane Kirstine Pedersen med børn og svigerbørn samt et barnebarn og VII.B. Jens Chr. Marinus Andersen (yderst til venstre).



VII.G. Frederik Kr. Martinus Andersen og Ane Kirstine Pedersen med børn, fotograferet på 60 års bryllupsdagen.



VII.G.2. Karen K. Andersen og Albert Bjørn.



VII.G.2.c. Emmy Bjørn og Niels Anton Dolmer Mikkelsen med børn.



VII.G.2.d. Karin Bjørn og Mogens Tilsted med børn og svigersøn samt VII.G.2. Karen Katrine.



VII.G.2.d.1)a)
Adrian Malthe.



VII.G.5. Marie Andersen og Edvard Gudmund Pedersen med børn, svigerbørn og børnebørn.



VII.G.5.a. Elund Pedersen og Inger Aaser.



VII.G.5.a.1) Erik Bo Pedersen og Birgitte Junge.



VII.G.5.a.2) Birgit Pedersen og Jean Claude Piccirillo.



VII.G.5.c. Lis Pedersen og Søren Søgaard Nielsen.



VII.G.5.c.1) Susanne Søgaard Nielsen og
Flemming Munk Pedersen med børn samt
VII.G.5.c.2) Annette Søgaard Nielsen og
Ekrem Kuzu (t.v.).



VII.G.5.d. Sander Pedersen og Ruth Bondrup Pedersen med børn og svigerdatter.



VII.G.5.d.1) Henrik Bondrup Pedersen og Jeanette Krogh Jensen med børn.

VIII. Poul Christian Jensen

(kaldet Lynnerup) er født den 30. april 1845 i Aars Dalsgaard, Aars sogn, og han døde den 14. juni 1929 i Gundestrup, Aars sogn. Han blev gift den 29. december 1873 i Gislum med Else Christensen. Hun er født den 3. juni 1844 i Simested by og sogn som datter af husmand Christen Bystrup den Yngre og hustru Karen Marie Jensen, og hun døde den 10. marts 1927 i Ll. Binderup, Binderup sogn.

Poul Christian Jensen (Lynnerup) og Else Christensen var ved det ældste barns fødsel endnu ikke gift, og han tjente da hos gårdmand Jens Peter Frantzen i Gislum, og Else betegnes i kirkebogen som sy pige i Gislum. Efter giftermålet betegnes Poul Christian Jensen (Lynnerup) som maltgører i Aars. Ca. 1908 står han opført som gårdejer i Gundestrup, Aars sogn, og i ca. 2 år fra 1927 til 1929 betegnes han som particulier i Ll. Binderup, for derefter atter at være bosat i Gundestrup i 1929.

I ægteskabet er børnene VIII.A.–VIII.B.

VIII.A.

Pouline Jensen Lynderup (som fik tilføjet efternavnet Lynderup i 1905) er født den 15. februar 1873 i Nyrup, Gislum sogn, og hun døde i 1967. Hun blev gift den 22. januar 1908 i Aars med Anders Christian Christensen, der er født den 18. august 1880 i Hørby sogn som søn af husmand Jens Christensen og hustru Christine Andersen.

Anders Christian Christensen var fra 1909 til 1939 boelsmand i Nyrup i Gislum sogn.

Børn: VIII.A.1. – VIII.A.4.

VIII.A.1.

Ejnar Jensen Lynderup (der i 1917 fik tilføjet navnet Lynderup) er født den 1. april 1899 i Aars by og sogn som søn af Pouline Jensen Lynderup og ungkarl Søren Peter Kristensen af Hadsten. Ejnar Jensen Lynderup blev gift den 21. april 1928 i Aars med Ottoline Jensine Rasmussen (=IV.C.8), der er født den 26. august 1904 i Tolstrup, Aars sogn, som datter af gårdmand Jens Rasmussen og hustru Ane Dorthea Marie Kristensen.

Ejnar Jensen Lynderup voksede op hos sin mors forældre (= VIII) Poul Christian Jensen (Lynnerup) og hustru Else Christensen. Han betegnes som husmand i Gundestrup, Aars sogn, fra 1929 til 1937.

VIII.A.1.a.

Paula Lynderup er født den 29. april 1929 i Gundestrup, Aars sogn. Hun blev gift den 25. oktober 1954 i Aars kirke med Gunnar Jensen. Han er født den 21. oktober 1921 i Engelstrup som søn af landmand Jeppe Johan Jensen og hustru Nielsine Lemvine Jensen, og han døde den 1. april 1978 i Hornum.

Bosat: Stadionvej 1, Hornum, Aars.

Paula Lynderup gik i skole i Gundestrup i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru på de gårde, hvor ægtefællen var fodermester, og siden var hun beskæftiget på sækkefabrikken Bates i Nørresundby 1968–1970. I årene 1971–1980 arbejdede hun på fjerkræslagteriet i Aars, og fra 1986 til 1992 var hun specialarbejder på jernstøberiet i Aars. I 1992 gik hun på efterløn.

Gunnar Jensen gik i skole i Aars i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper til 1954, hvorpå han havde plads som fodermester i Oustrup i 2 år og på gården Rostrup Søndergård i 12 år fra 1956 til 1968. De følgende år til 1977 var han ansat som arbejdsmand hos Rasmussen og Stisager i Aalborg.

VIII.A.1.a.1)

Bente Lynderup er født den 5. september 1954 i Århus. Hun blev gift den 7. november 1981 på rådhuset i Aars med Kjeld Poulsen, der er født den 9. november 1951 som søn af landmand Henrik Poulsen og hustru Kamma. Ægteskabet blev ophævet i 1996. – Bente Lynderup har siden fået slettet efternavnet Poulsen.

Bosat: Engtoften 22, Aars.

Bente Lynderup gik i skole i Simested, Vokslev, Nibe og Aars, i alt 10 år. Hun blev udlært som ekspedient i Rolds Marked i Aars, hvorpå hun var ekspeditrice hos en slagter i Aalborg i ca. 1 år. Fra 1975 til 1992 havde hun ansættelse hos Lyngsø i Aars, afbrudt af perioden 1987–1988, hvor hun arbejdede hos firma Cetelco i Støvring. Siden 1993 har hun været ansat som teknisk assistent hos Lasat i Nibe.

VIII.A.1.a.1)a)

Brian Lynderup Poulsen er født den 26. april 1977 i Farsø.

Bosat: Dr. Holmvej 24, Aars.

Brian Lynderup Poulsen blev udlært som mekaniker den 31. august 1998 og er nu ansat som chauffør hos Benny Skovsen, Randers.

VIII.A.1.a.1)b)

Anette Lynderup Poulsen er født den 19. januar 1981 i Farsø.

VIII.A.1.a.2)

Karen Lynderup er født den 21. januar 1956 i Aars. Hun lever sammen med Bjarne Nielsen, der er født den 13. april 1962 i Vaarst, Gunderup sogn, som søn af specialarbejder Villy Laurits Nielsen og hustru, rengøringsassistent Doris Marie Jørgensen.

Bosat: Vaarst Smedevej 2, Gistrup.

Karen Lynderup gik i skole i Vokslev, Nibe og Hornum, i alt 10 år. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars var hun ansat som monitrice hos Søren T. Lyngsø i Aars fra 1976 til 1987. Derpå fik hun ansættelse hos Mekoprint i Aalborg som specialarbejder. – Karen Lynderup var medlem af lottekorpsset i Aars 1978–1983. I 1983 blev hun kåret til årets sportsmand i Aars.

Bjarne Nielsen gik i skole i Vaarst og Gistrup, i alt 10 år. Siden 1980 har han været beskæftiget som specialarbejder og var først ansat hos S.P. Jensen og Søn i Svenstrup. Fra 1990 har han arbejdet hos NCO Kabel og Rør i Aars. – Hans hobby er fodbold.

VIII.A.1.a.3)

Erling Lynderup Jensen er født den 1. september 1958 i Rostrup ved Nibe. Han blev gift den 1. september 1988 på rådhuset i Løgstør med Kirsten Øland Larsen, der er født den 26. juni 1962 i Kølby, Farstrup sogn, som datter af husmand Harald Willy Øland Larsen og hustru, sygehjælper Elisabeth Simonsen.

Bosat: Dragsdalvej 10, Løgstør.

Erling Lynderup Jensen gik i skole i Vokslev, Nibe og Hornum, i alt 10 år. Fra 1975 til 1978 havde han forskellige jobs indenfor landbruget, og efter at have aftjent sin værnepligt ved livgarden var han beskæftiget en tid som specialarbejder på møbelfabrikken i Aars. Fra 1980 til 1995 var han ansat som hhv. specialarbejder og maskinfører hos Aggersund Kalkværk, og han har siden arbejdet i murerfirmaet Henriksen og Madsen i Løgstør. – Erling Lynderup Jensen har været formand for friskolen i Vilsted siden 1992. Fra 1986 til 1993 var han formand for jagtforeningen i Vilsted.

Kirsten Øland Larsen gik i skole i Farstrup i 10 år, og efter at have taget den 1-årige handelskoleeksamen i Aars stod hun i lære som butiksassistent. Siden 1982 har hun været fastansat i Brugsen i Løgstør og har fra 1993 arbejdet i slagterafdelingen.

VIII.A.1.a.3)a)

Maria Øland Jensen er født den 15. oktober 1983 i Nibe.

Hun har gået på Vilsted friskole i 9 år og er på nuværende tidspunkt elev på Borremose efterskole.

VIII.A.1.a.3)b)

Paw Øland Jensen er født den 21. april 1991 i Farsø.

Han går på Vilsted friskole.

VIII.A.1.b.

Thea Lynderup er født den 24. april 1931 i Gundestrup, Aars sogn. Hun blev gift den 6. august 1955 i Aars kirke med Peter Verner Hansen, der er født den 11. november 1926 i Grevinge som søn af husmand Anton Valdemar Hansen og hustru Ane Dorthe Marie Sørensen.

Bosat: Bellisvej 4, Hammel.

Thea Lynderup gik i skole i Gundestrup i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet og arbejdede bl.a. på De Gamles Hjem i Uggerløse. Desuden havde hun et ophold på Engelsholm højskole sommeren 1954. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmor til 1971, da hun fik ansættelse som specialarbejder på AMI i Åbyhøj. Fra 1973 til 1993, da hun gik på efterløn, var hun ansat som specialarbejder på Nordisk Wavin i Hammel.

Peter Verner Hansen gik i skole i Udby i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder til 1950, hvorpå han var fodermester på Sandholm i Uggerløse til 1954 og derefter på Kalstrup ved Nibe 1955–1956. Dernæst var han fodermester på Vissegård ved Gug i ca. 2 år og på Striben i Langholt i omkring 5 år, hvorefter han var fodermester på godset Frijsenborg ved Hammel fra 1965 til 1972. De følgende år til 1988, da han gik på efterløn, var han ansat som specialarbejder på Nordisk Wavin i Hammel.

VIII.A.1.b.1)

Grethe Lynderup Hansen er født den 15. maj 1956 på Kalstrup Mark, Veggerby sogn. Hun lever sammen med Per Vincentz Poulsen, der er født den 6. november 1950 i Selling, Ødum sogn, som søn af gårdejer Vincentz Poulsen og hustru Kirstine Marie Severinsen.

Bosat: H.C. Andersensvej 48, Hadsten.

Grethe Lynderup Hansen gik i skole i V. Hassing samt i Hammel, hvor hun tog realeksamen. I skoleåret 1973–1974 var hun elev på et gymnasium i Århus, og de følgende år til 1978 arbejdede hun som servitrice på Sabro Kro og på Johns Bodega i Hammel. Hun har fra 14. maj 1979 været ansat som monitrice hos Carlo Gavazzi i Hadsten. I årene 1986–1990 var hun tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads i Hadsten.

Per Vincentz Poulsen gik i skole i Selling, Ødum og Hadbjerg, i alt 7 år. I 1966–1967 havde han ophold på Frijsenborgegnens ungdomsskole i Hammel og var sideløbende beskæftiget som landbrugmedhjælper. Siden 1968 har han været ansat hos Rye Andersen A/S, Hadsten Maskinstation, først som traktorfører og fra 1976 som chauffør. Ansættelsesforholdet var afbrudt af perioden februar 1971 – februar 1972, da han aftjente sin værnepligt i Farum og Sjølsmark.

VIII.A.1.b.1)a)

Jesper Vincentz Lynderup Poulsen er født den 17. juni 1978 på sygehuset i Silkeborg.

Bosat: H.C. Andersensvej 48, Hadsten.

Jesper Vincentz Lynderup Poulsen tog 9. klasses eksamen fra Hadbjerg skole i 1994 og HH-eksamen fra handelsskolen i Paderup i 1997. Herpå var han chauffør hos Rye Andersen A/S i Hadsten indtil april 1998, da han indkaldtes til militærtjeneste ved Prinsens Livregiment i Viborg. Den 1. august 1998 blev han udnævnt som menig gruppefører/forsyningsbefalingsmand. – Hans fritidsinteresse er fodbold. Han er selv aktiv fodboldspiller, og desuden virker han som træner for et pigehold.

VIII.A.1.b.2)

Jan Lynderup Hansen er født den 17. april 1962 i V. Hassing sogn. Han blev gift den 11. april 1987 i Hammel kirke med Janne Thomsen, der er født den 5. marts 1962 i Østbirk som datter af mekaniker Jørn Thomsen og hustru Birthe Damsgaard Laursen.

Bosat: Vestervangsvej 32, Hammel.

Jan Lynderup Hansen gik på Østervangskolen i Hammel i 10 år. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Århus stod han i lære som reservedelsekspedient i Hasle ved Århus 1980–1982. Han har siden været ansat hos Nordisk Wavin i Hammel som kørselsplanlægger.

Janne Thomsen gik på Østervangskolen i Hammel i 10 år. Hun stod i lære som ekspedient hos Anki Sko i Hammel, og i årene 1984–1986 arbejdede hun på Nordisk Wavin. Siden har hun haft ansættelse som dagplejer ved Hammel kommune.

VIII.A.1.b.2)a)

Pia Lynderup Hansen er født den 2. maj 1981 i Hammel.

VIII.A.1.b.2)b)

Ninna Lynderup Hansen er født den 23. juni 1988 i Hammel.

VIII.A.1.c.

Jelva Lynderup er født den 7. juli 1937 i Gundestrup, Aars sogn. Hun blev gift første gang med Allan Nielsen, der er født den 28. oktober 1941, og hun blev gift anden gang den 20. december 1969 på Århus rådhus med Agner Johannes Lauritsen. Han er født den 27. oktober 1925 i Århus, Vor Frue sogn, som søn af arbejdsmand Ingvar Lauritzen og hustru Jensine Petrea Jensen, og han døde den 4. juli 1982 i Århus.

Bosat: Louisevej 4, Brabrand.

Jelva Lynderup gik i skole i Gundestrup og Aars, i alt 10 år. Hun blev udlært som kontorassistent i en jern- og stålforretning i Aars og blev i 1959 ansat hos Simoni (kul og koks) i Aalborg. I 1960 rejste hun til Århus og fik ansættelse som kontorassistent hos Sabroe, hvor hun var beskæftiget indtil giftermålet, da hun blev hjemmearbejdende husmor. Siden 1986 har hun været ansat på Statsbiblioteket i Århus, hvor hun nu er overassistent.

Agner Johannes Lauritsen gik i skole i Århus i 7 år. Han var i flere år ansat som lagerforvalter på Dansk Maltcentral i Århus, afbrudt af militærtjeneste.

Jelva Lynderup har i sit første ægteskab datteren Lillian og i andet ægteskab døtrene Helle og Gitte.

VIII.A.1.c.1)

Lillian Lynderup Lauritsen er født den 16. februar 1962 i Viby J.

Bosat: Jernaldervej 233, Århus V.

Lillian Lynderup Lauritsen gik på Nordgårdskolen i Brabrand i 9 år, hvorpå hun var elev på Langkær gymnasium i 1 år og derefter på Århus Akademi. Hun tog studentereksamen i 1982, hvorefter hun studerede geologi ved Århus Universitet i ca. 1 år. Dernæst læste hun til lærer på Marselisborg seminarium og blev dimitteret i 1989. Hun har siden været ansat som lærer på Nordgårdskolen i Brabrand. – Lillian Lynderup Lauritsen har været aktiv svømmer og træner i svømmeklubben IHF, Århus.

Lillian Lynderup Lauritsen har datteren Maja med Johan Valdemar Jensen, der er født den 3. maj 1948. Han er dimitteret som cand.phil. fra Århus Universitet i 1979.

VIII.A.1.c.1)a)

Maja Lynderup Jensen er født den 3. maj 1983 i Århus.

Hun har gået på N. Kochs skole i Århus og på Engdalskolen i Brabrand. Hendes interesser er musik og teater.

VIII.A.1.c.2)

Helle Lynderup Lauritsen er født den 7. juli 1968 i Århus. Hun lever sammen med Flemming Hürwitz Kristensen, der er født den 15. oktober 1969 i København, Helligkors sogn, som søn af bogholder Erik Bernhard Kristensen og hustru, dagplejer Bente Bitten Hürwitz Andersen.

Bosat: Bondeshøjvej 1 A, Vitten, Hinnerup.

Helle Lynderup Lauritsen gik på Tovshøjskolen i Brabrand i 10 år. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Århus blev hun den 1. januar 1987 ansat som kontorelev hos Jydsk Varmekedelfabrik i Brabrand. Hun blev udlært den 31. december 1988, hvorefter hun i 1990–1992 var ansat som kontorfunktionær på Statsbiblioteket i Århus. Siden januar 1997 har hun været fastansat samme sted. – Helle Lynderup Lauritsen har været aktiv svømmer i IHF, Århus, og har flere gange været jysk mester.

Flemming Hürwitz Kristensen gik på Engdalskolen i Brabrand i 10 år. Han blev udlært som klejnsmed hos Rich. Thomsen i Brabrand i 1991 og gik sideløbende med uddannelsen på teknisk skole. Efter at have arbejdet 1 års tid på Århus Maskinfabrik kom han i 1992 tilbage til lærepladsen i Brabrand og har siden arbejdet samme sted. – Flemming Hürwitz Kristensen har kørt motocross i Århus Motorklub 1983–1992 og blev jysk mester i 1989. Siden 1993 har han kørt mountainbike og har opnået 2 jyske mesterskaber.

VIII.A.1.c.2)a)

Helena Lynderup Kristensen er født den 26. januar 1997 på Skejby sygehus.

VIII.A.1.c.3)

Gitte Lynderup Lauritsen er født den 28. april 1971 i Brabrand.

Bosat: Kantorvænget 5, Risskov.

Gitte Lynderup Lauritsen tog 9. klasses eksamen i 1987 og nysproglig studentereksamen fra statsgymnasiet i Århus i 1990. Efter at have læst på handelshøjskolen i Århus i 1 år arbejdede hun en tid på Danmarks Lærerhøjskoles bibliotek og begyndte derefter på købmandsskolen, hvorfra hun tog HH-eksamen i 1993. I 1995 blev hun udlært som kontorassistent i Revisionsfirmaet Else Høy ApS, og siden februar 1997 har hun været ansat som bogholder hos DeFacto, Risskov, og hun har siden været ansat samme sted. Sideløbende med sit arbejde har hun læst italiensk på aftenskole. – Hendes fritidsinteresser er bl.a. svømning, tennis og aerobic.

VIII.A.1.d.

Erling Lynderup er født den 26. marts 1939 i Gundestrup, Aars sogn. Han blev gift den 2. november 1991 på rådhuset i Aars med Erna Thorsen Larsen, der er født den 15. januar 1947 i Skivum som datter af landmand Jens Larsen og hustru Rigmor Elly Thorsen.

Bosat: Rasdalvej 1, Aars.

Erling Lynderup gik i skole i Gundestrup og Aars, i alt 7 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper fra 1953 til 1960, afbrudt af militærtjeneste på Nr. Uttrup kaserne 1958–1959. Efter at have haft et ophold på Malling landbrugsskole 1960–1961 havde han ansættelse som traktorfører på Gundestrup Maskinstation til januar 1967, da han kom i lære som smed ved Gundestrup Smede og Maskinværksted. I august 1970 købte han ejendommen Dalhus i Gundestrup, hvorfra han siden har drevet egen smedeforretning.

Erna Thorsen Larsen gik i skole i Skivum i 7 år og havde desuden 1/2 års ophold på Havbro ungdomsskole. I 1963 fik hun ansættelse som køkkenassistent på Aars Hotel, og i 1968 fik hun stilling som kokkepige på Smedeskolen i Aars. Fra 1970 til 1972 arbejdede hun som tarmrensere på svineslagteriet i Aars, hvorefter hun var medhjælpende hustru til 1994. Siden har hun været ansat på Danpo i Aars.

Ang. yderligere oplysninger om ovenstående se venligt under IV.C.8.a..

VIII.A.2.

Else Kirstine Jensine Christensen er født den 22. juni 1909 i Nyrup, Gislum sogn, og hun døde den 20. januar 1989 på Farsø sygehus. Hun blev gift den 28. februar 1936 i Gislum kirke med Jens Mortensen Haldrup. Han er født den 10. maj 1899 i Farsø som søn af husmand Kristen Madsen Mortensen og hustru Maren Kirstine Pedersen, og han døde den 7. februar 1971 på Farsø sygehus.

Else Kirstine Jensine Christensen gik i skole i Gislum i 7 år og tjente derefter i huset forskellige steder på Aars-egnen indtil 1935, da hun blev ansat som husbestyrerinde hos sin senere ægtefælle i Ranum. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmor indtil 1961, da hun fik fabriksarbejde på Aars fjerkræslagteri, hvor hun var beskæftiget indtil 1976, da hun gik på pension. – Efter ægtefællens død drev hun gården videre med hjælp fra sønnen Poul indtil 1979, da han overtog gården.

Jens Mortensen Haldrup gik i skole i Gøttrup ved Farsø i 7 år og tjente derefter som landbrugsmedhjælper forskellige steder i Vesthimmerland indtil 1933, da han købte Doktorgården i Ranum med et tilliggende på ca. 18 tdr. land. Gården blev drevet alsidigt indtil 1947, da den blev afhændet, og i stedet købte parret Næsby Vestergård på 34 tdr. land. Denne gård drev parret indtil 1950, da den afhændedes, og de købte Elmegården i Bjørnstrup med et tilliggende på 30 tdr. land.

VIII.A.2.a.

Verner Haldrup er født den 22. marts 1936 i Ranum by og sogn. Han blev gift den 26. marts 1961 i Ulstrup kirke ved Hornum med Lilly Grethe Christensen, der er født den 3. november 1942 i Ny Mølle, Farstrup sogn, som datter af husmand Henry Elenius Christensen og hustru Martha Marie Andersen.

Bosat: Aalborgvej 29, Hornum, Aars.

Verner Haldrup gik i skole i Ranum i 7 år, hvorefter han hjalp forældrene på gården samt arbejdede som medhjælper på Aars Planteskole indtil 1956, da han indkaldtes til militærtjeneste ved artilleriet i Varde. Efter hjemsendelsen i 1957 tjente han atter hjemme hos forældrene indtil 1961, hvorpå han blev skovarbejder i Brandts Plantage i Hammer Bakker. Som sådan arbejdede han indtil 1965, da han blev tankbilchauffør for Grindsted mejeri ved Vodskov, og fra 1971 til 1985 kørte han som salgschauffør for Nordjysk Slagterring i Nørresundby. De følgende ca. 5 år arbejdede han som anlægsgartner ved Thomsens Planteskole i Skalborg, og han har siden 1990 arbejdet som greenkeeper ved Himmerlands Golfcenter i Gatten. – I 1973 købte han en ejendom i

Blære på 28 tdr. land, som han drev med malkekvæg indtil 1985, da den blev afhændet.

Lilly Grethe Christensen gik i skole i Sættrup i 7 år og tjente derefter som husassistent forskellige steder i Gundersted indtil giftermålet, efter hvilket hun var hjemmearbejdende husmor indtil 1980. De følgende ca. 7 år var hun rengøringsassistent på teknisk skole i St. Binderup, og hun har siden været pensioneret på grund af dårlig ryg.

VIII.A.2.a.1)

Jens Ole Haldrup er født den 18. september 1961 i Thorndal, Hammer sogn. Han blev gift den 14. september 1991 i Bislev kirke med Else Nørnberg Knudsen, der er født den 24. august 1963 i Borup, Gundersted sogn, som datter af smedemester Ove Knudsen og hustru Inga Nørnberg.

Bosat: Halkærvej 28, Bislev, Nibe.

Jens Ole Haldrup gik i skole i Sulsted, Tylstrup og i Blære, i alt i 7 år. Han tog 8. klasse på Hanherreds ungdomsskole og 9. klasse på Hornum skole, inden han gennemgik landbrugs- og bygningssmeduddannelse hos smedemester Ove Knudsen i Borup og blev færdigudlært i 1981. Det følgende år var han beskæftiget på Aalborg Værft, og efter at have aftjent sin værnepligt som sygepasser i Jægersborg og på Nr. Uttrup kaserne blev han efter hjemsendelsen i 1983 atter ansat på Aalborg Værft, hvor han var beskæftiget indtil 1988. Han har siden virket som rejsemontør ved Aalborg Boilers.

Else Nørnberg Knudsen gik i skole i Gundersted i 6 år og i Hornum skole i 4 år, hvorefter hun gennemgik EFG-basisåret indenfor handel og kontor på Aars handelsskole. Efter et 5 måneders ophold på Skals håndarbejdsskole i 1981 havde hun et 3 måneders ophold på Viborg idrætshøjskole, hvorefter hun uddannede sig til teknisk assistent på Aars tekniske skole og bestod eksamen i 1985. Hun har siden arbejdet som teknisk assistent ved Aars kommunes tekniske forvaltning. – Fra 1995 til 1997 var Else Nørnberg Knudsen formand for Bislev Idrætsforening.

VIII.A.2.a.1)a)

Thomas Knudsen Haldrup er født den 13. marts 1987 i Bislev.

VIII.A.2.a.1)b)

Kathrine Knudsen Haldrup er født den 26. december 1989 i Bislev.

VIII.A.2.a.1)c)

Mathias Knudsen Haldrup er født den 16. september 1996.

VIII.A.2.a.2)

Kim Haldrup er født den 18. september 1962 i Hammer sogn. Han blev gift den 2. maj 1992 i Gundersted kirke med Karen Brændstrup, der er født den 3. maj 1962 i Blære som datter af Kaj Brændstrup og hustru Dorthea Nielsen.

Bosat: Bjørnstrupvej 34, Hornum, Aars.

Kim Haldrup gik i skole i Hornum i 9 år og blev derefter udlært som maskinsnedker ved P.A. Vinduer, ligeledes i Hornum. Siden 1984 har han arbejdet ved LMD-Døren i Løgstør, nu som værkfører.

Karen Brændstrup gik i skole i Hornum i 10 år og gennemgik derpå EFG-basisåret indenfor handel og kontor, hvorpå hun bestod HH-eksamen fra handelsskolen i Aars. Hun blev uddannet indenfor kontorfaget på dommerkontoret i Fjerritslev, og siden 1985 har hun arbejdet på Land-bocentret i Aars.

VIII.A.2.a.2)a)

Kristina Brændstrup Haldrup er født den 20. oktober 1986 i Aalborg.

VIII.A.2.a.2)b)

Kasper Brændstrup Haldrup er født den 7. juni 1989 i Farsø.

VIII.A.2.a.2)c)

Kenneth Brændstrup Haldrup er født den 13. maj 1993 i Farsø.

VIII.A.2.a.3)

Per Haldrup er født den 29. oktober 1963 i Hammer sogn. Han er gift med Tina Nielsen og har 3 børn.

Bosat: Nørregade 51, Østrup, Aars.

Per Haldrup er mekaniker.

VIII.A.2.a.4)

Lone Haldrup er født den 8. juli 1965 i Hammer sogn. Hun blev gift den 2. juli 1994 i Blære med Mads Mølgaard Madsen, der er født den 9. december 1964 i Gatten Hedegaard, Oudrup sogn, som søn af landmand Arne Mølgaard Madsen og hustru Lisbeth Axelsen.

Bosat: V. Blærevej 4, Blære, Aars.

Lone Haldrup er dagplejer, og Mads Mølgaard Madsen er maskinfører.

VIII.A.2.a.4)a)

Line Mølgaard Madsen er født den 18. december 1997 i Blære.

VIII.A.2.a.5)

Gitte Haldrup er født den 19. maj 1973 på Aalborg sygehus. Hun lever sammen med Tom Bjerregaard Nielsen, der er født den 24. august 1973 på Farsø sygehus som søn af sygehjælper Else Marie Bjerregaard og plejefar Kurt Kresten Nielsen.

Bosat: Birkevej 45, Aars.

Gitte Haldrup gik i skole i Blære og i Hornum, i alt i 10 år. Derefter bestod hun den 1-årige handelsskoleeksamen, inden hun stod i lære som butiksassistent. Senere arbejdede hun på Aars mejeri, hvorpå hun var ansat 5 år på Acrimo.

Tom Bjerregaard Nielsen gik i skole i Hornum i 10 år og blev derefter udlært som smed. Efter at have arbejdet på LMD i Løgstør i 2 år var han atter beskæftiget 2 år som smed. Han arbejder nu som traktormekaniker. – Hans fritidsinteresse er fodbold.

VIII.A.2.a.5)a)

Ida Haldrup Nielsen er født den 31. januar 1998 i Aalborg.

VIII.A.2.b.

Gerda Haldrup er født den 10. maj 1942 i Ranum. Hun blev gift den 29. november 1964 i Ulstrup kirke ved Hornum med Arne Kent Andersen, der er født den 3. juni 1937 i Kgs. Tisted som søn af gårdejer Anders Baade Andersen og hustru Thora Sørensen.

Bosat: Bjørnstrupvej 22, Hornum, Aars.

Gerda Haldrup gik i skole i Blære i 7 år og var derefter telefonist på Flejsborg central fra 1956 til 1961, hvorpå hun tjente som husassistent i Hvorvarp i 1 år. De sidste par år inden giftermålet var hun husassistent for en handicappet i Haverslev, og hun har siden været hjemmearbejdende husmor.

Arne Kent Andersen gik i skole i Kgs. Tisted i 7 år og tjente derpå som landbrugsmedhjælper forskellige steder på Nørager-egnen sideløbende med, at han kørte som traktorfører for en maskinstation i Kgs. Tisted. Desuden hjalp han til hjemme på forældrenes gård indtil 1965, da han blev operatør på J. Petersens beslagfabrik i Nibe, hvor han var beskæftiget indtil 1995, da han gik på efterløn.

VIII.A.2.b.1)

Lene Andersen er født den 14. maj 1965 på sygehuset i Farsø. Hun lever sammen med Ove Brændstrup, der er født den 20. august 1963 i Blære som søn af vognmand Kaj Brændstrup og hustru Dorthea.

Bosat: Havbrovej 35, Hornum, Aars.

Lene Andersen gik i skole i Hornum i 7 år og var derefter elev på Havbro ungdomsskole, hvorfra hun tog 10. klasses eksamen. Efter at have været ung pige i huset i Vester Hornum gik hun på teknisk skole i Aalborg (gartnerlinien), hvorpå hun stod i lære som gartner i Brønderslev og Løgstør og blev udlært i 1988. Dernæst arbejdede hun som blomsterdekoratør i nogle år på henholdsvis Syrengården i Blære og hos OBS i Nørresundby. Hun blev nu uddannet som social- og sundhedshjælper, hvorpå hun var ansat på plejehjemmet Østermarken i Aars i ca. 2 år. I marts 1997 åbnede hun egen blomsterforretning i Hornum.

Ove Brændstrup er langturschauffør og har kørt for forskellige vognmandsforretninger. Siden 1989 har han været ansat i broderen Pers vognmandsforretning i Aars.

VIII.A.2.b.1)a)

Karina Brændstrup Andersen er født den 6. marts 1989 i Hornum.

VIII.A.2.b.1)b)

Jacob Brændstrup Andersen er født den 18. november 1992 i Hornum.

VIII.A.2.b.2)

Dorte Andersen er født den 2. august 1966 i Farsø.

Bosat: Isbjørnevej 20, Esbjerg N.

Dorte Andersen afsluttede folkeskolen i 1982 og bestod HF-eksamen i 1984, hvorpå hun stod i lære indenfor tøjbranchen og var udlært i 1987. I 1990 blev hun dekoratør, og de følgende 2 år arbejdede hun som butikschef og dekoratør, inden hun havde et ophold på sprog højskolen på Kalø. Efter at have virket som butikschef fra 1992 til 1994 blev hun uddannet markedsøkonom, hvorpå hun underviste 1 år på en handelskostskole. Siden 1997 har hun arbejdet som salgskoordinator.

VIII.A.2.b.3)

Helle Andersen er født den 27. april 1968 i Hornum.

Bosat: Hobrovej 72, Støvring.

Helle Andersen gennemgik 10 års folkeskoleundervisning og var derefter elev 1 år på en kokkeskole og 1 år på handelsskole, inden hun tjente 1 år som husassistent, hvor hun passede børn. Efter et højskoleophold af 6 måneders varighed i 1991 arbejdede hun 9 år i butik, bl.a. som

butiksschef.

VIII.A.2.b.4)

Lars Kent Andersen er født den 25. september 1970 i Hornum.

Bosat: Havbrovej 16, Aars.

Lars Kent Andersen gik i skole i 10 år og stod derpå i lære som tømrer, hvorpå han efter endt uddannelse fik ansættelse som eksportmontør i glasfacader, og i den tid rejste han rundt i Europa, hvor han bl.a. monterede glasfacader på højhuse. Efter 3 års forløb som glasmontør fik han ansættelse hos en lokal tømrermester, hvor han har været beskæftiget siden ca. 1993. – Hans fritidsinteresse er lystfiskeri, og i forbindelse med denne interesse rejser han hvert år til udlandet for at fiske laks. Desuden interesserer han sig for både håndbold og fodbold.

VIII.A.2.c.

Poul Haldrup er født den 12. februar 1947 i Ranum, og han døde den 25. december 1995 i V. Hornum. Han blev gift den 6. maj 1978 i Gedsted kirke med Anna-Marie Ørbæk Larsen, der er født den 6. oktober 1954 i Nibe som datter af forpagter Gunnar Ørbæk Larsen og hustru, køkkenleder Ruth Poulsen. Ægteskabet blev ophævet i 1992.

Bosat: Østergade 40, Østrup, Aars.

Poul Haldrup gik i skole i Bjørnstrup i 7 år og hjalp derefter forældrene hjemme på Elmegården indtil 1975, da han overtog ejendommen, der havde et tilliggende på 30 tdr. land. Gården blev drevet alsidigt indtil 1979, og i årene indtil 1993 drev han den med svineavl, hvorpå den blev solgt.

Anna-Marie Ørbæk Larsen gik i skole i Gedsted samt i Aalestrup, hvor hun tog 10. klasses eksamen. Vinteren 1971–1972 havde hun et ophold på håndarbejdsskolen i Skals, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Viborg blev hun uddannet som kontorassistent hos revisor V. Christiansen i Aars 1973–1975. Herpå var hun hjemmearbejdende husmor til 1992 og har siden været deltidsansat som kontorassistent ved Aars kommune.

VIII.A.2.c.1)

Preben Nøhr Pedersen er født den 11. august 1969.

Bosat: Toften 30, Nibe.

VIII.A.2.c.2)

Pia Ørbæk Haldrup er født den 14. januar 1976 på Aalborg sygehus. Hun blev gift den 11. juli 1998 i Ulstrup kirke ved Hornum med Allan Gundersen, der er født den 11. juli 1968 i Farsø som søn af gårdejer Knud Erik Gundersen og hustru Helga Nielsen.

Bosat: Valkyrievvej 22, Østrup, Aars.

Pia Ørbæk Haldrup gennemgik 9 års skolegang i Hornum og arbejdede derefter 1 år i Hornum brugsforening, hvorpå hun var køkkenassistent 1/2 år på Aars tekniske skole. I 1994 begyndte hun på Danpo i Aars, hvor hun var beskæftiget indtil december 1995, og hun er nu ansat i hjemmepølsen i Løgstør som ferieafløser.

Allan Gundersen gik i skole i Hornum i 9 år og gennemgik derpå EFG-basisåret indenfor jern og metal i Binderup, hvorpå han stod i lære som landbrugsmaskinmekaniker på Farsø Maskinværksted. Her udlærtes han i 1988 og fortsatte i firmaet indtil maj 1991, da han begyndte på Shell-farmen i Aars som skårlæggerchauffør. Som sådan var han beskæftiget indtil december 1993 og arbejdede dernæst 1 år på Danpo i Aars og 1 år på Dania, ligeledes i Aars. Siden maj 1996 har han atter haft beskæftigelse på Farsø Maskinværksted.

VIII.A.2.c.2)a)

Jakob Ørbæk Gundersen er født den 13. februar 1995 i Aalborg.

VIII.A.2.c.2)b)

Julia Ørbæk Gundersen er født den 12. oktober 1997 i Aalborg.

VIII.A.2.c.3)

Majbrit Ørbæk Haldrup er født den 1. oktober 1978 i Gundersted.

Bosat: Gislumvej 29, Aars.

Majbrit Ørbæk Haldrup gik i skole i Hornum og i Aars, i alt i 10 år, hvorpå hun bestod handelseksamen fra Aars handelsskole i 1995. Efter at have arbejdet som ekspeditrice i flyvepladsens grill i Aars i 2 år blev hun i 1997 ansat som servitrice på bodegaen Aviskontoret i Aars.

VIII.A.3.

Poula Ingeborg Christensen er født den 9. april 1911 i Nyrup, Gislum sogn, og hun døde den 2. september 1985 på Farsø sygehus. Hun blev gift den 8. marts 1938 i Gislum kirke med Arnold Viggo Nielsen. Han er født den 1. juni 1906 i Hvorvarp, Ulstrup sogn, som søn af husmand Marinus Nielsen og hustru Anne Kirstine Pedersen, og han døde den 3. maj 1987 på Farsø sygehus.

Poula Ingeborg Christensen gik i skole i Gislum i 7 år og tjente derefter som ung pige i huset forskellige steder indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmor.

Arnold Viggo Nielsen gik i Hvorvarp skole i 7 år og tjente derpå som landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil 1934, da han blev bestyrer af sin tilkommende svigermors ejendom i Nyrup. I 1954 overtog han ejendommen, der dengang havde et tilliggende på 24 tdr. land, og denne driver han indtil ca. 1978, hvor jorden bliver udlejet. I 1985 afhændedes ejendommen.

VIII.A.3.a.

Svend Aage Nielsen er født den 31. juli 1939 i Nyrup, Gislum sogn, og han døde den 4. marts 1998.

VIII.A.3.a.1)

Jørgen Lykke Nielsen er født den 25. juni 1967 i Esbjerg.

Bosat: Vesterhavsgade 42, Esbjerg.

Jørgen Lykke Nielsen gik i Kvaglund skole i 10 år og gennemgik derpå EFG-basisåret indenfor jern og metal på Esbjerg tekniske skole. I 1987 blev han færdiguddannet som automekaniker på Statoil servicestation i Esbjerg, og han har siden 1988 arbejdet indenfor olie- og gas-branchen, først for Mærsk på en boreplatform i Nordsøen indtil 1995 og siden som teknisk manager i Egypten.

VIII.A.3.a.2)

Mikael Johan Nielsen er født den 13. juni 1969 i Esbjerg.

Bosat: Thulevej 156, Esbjerg N.

Mikael Johan Nielsen gik i Kvaglund skole i 9 år og bestod i 1987 HH-eksamen fra Esbjerg handelsskole. Han blev uddannet indenfor herreekviperings hos "Far og Søn" i Esbjerg, hvorefter han arbejdede indenfor sit fag hos "Regent" indtil 1993, da han blev 1. mand "Hr. Man", ligeledes i Esbjerg. Senere var han butikschef 1 år ved Regent i Esbjerg, og i årene fra 1995 til 1998 var

han salgschef ved Dansk Uniform og Udstyr i Oksbøl, hvorpå han blev salgschef hos "Carl Johan Erhvervsbeklædning" i Esbjerg.

Nedenstående to børns mor er Lene Nørregaard Pedersen, der er født den 27. september 1967 i Esbjerg.

VIII.A.3.a.2)a)

Nicklas Nørregaard Nielsen er født den 29. maj 1992 i Esbjerg.

VIII.A.3.a.2)b)

Jonas Nørregaard Nielsen er født den 1. oktober 1993 i Esbjerg.

VIII.A.3.a.3)

Henrik Nielsen.

Bosat: Umanakvej 83, Gjesing, Esbjerg.

VIII.A.3.b.

Grethe Elisabeth Nielsen er født den 11. marts 1941 i Nyrup, Gislum sogn. Hun blev gift den 11. marts 1961 i Gislum kirke med Kristian Madsen. Han er født den 11. januar 1939 i Hornum som søn af Harald Georg Madsen og hustru Ellen Marie, og han døde den 17. november 1997 i Hornum.

Bosat: Kirkevej 6, Hornum, Aars.

Grethe Elisabeth Nielsen gik i skole i Gislum og i Aars, hvorefter hun tjente som husassistent på De Gamles Hjem i Aars indtil 1957. Herpå hjalp hun forældrene hjemme på gården indtil giftermålet, hvorpå hun var hjemmearbejdende husmor indtil 1966. Hun har siden arbejdet som rengøringsassistent på Hornum skole.

Kristian Madsen gik i skole i Hornum i 7 år og tjente derpå som landbrugsmedhjælper forskellige steder på Hornum-egnen indtil 1960, da han fik ansættelse som chauffør hos vognmand Per Bech i Hornum. Siden kørte han for Laust Nielsen i Ullits indtil 1971, og sidst kørte han som chauffør for Aggersund Kalkværk.

VIII.A.3.b.1)

Susanne Madsen er født den 8. oktober 1960 i Nyrup, Gislum sogn. Hun blev gift den 27. juni 1987 i Ulstrup kirke med Erik John Nielsen, der er født den 8. august 1958 i Aars som søn af Ejnar Nielsen og hustru Inger Jensen.

Bosat: Bjørnstrupvej 38, Hornum, Aars.

Susanne Madsen bestod studentereksamen fra Vesthimmerlands gymnasium i 1980 og var dernæst ufaglært arbejder indtil august 1982, da hun begyndte på Løgstør Apotek, først som ufaglært og senere i læreplads. Hun blev udlært som apoteksassistent samme sted i 1986 og fik efter endt uddannelse fastansættelse på apoteket. Siden juli 1998 har hun haft ansættelse som apoteksassistent/kontorassistent ved Aars-Hornum Dyrslægerne.

Erik John Nielsen gennemgik 9 års skolegang i Aars og var derpå arbejdsdreng i en tømmervirksomhed, inden han i 1978 aftjente sin værnepligt på Hvorup kaserne. Han har siden kørt som chauffør, nu for Aggersund Kalkværk.

VIII.A.3.b.1)a)

Mette Nielsen er født den 5. marts 1988 i Aalborg.

VIII.A.3.b.1)b)

Trine Nielsen er født den 7. november 1989 i Aalborg.

VIII.A.3.b.1)c)

Steffen Nielsen er født den 4. oktober 1994 i Aalborg.

VIII.A.3.b.2)

Bjarne Madsen er født den 4. september 1963 i Hornum, Ulstrup sogn. Han blev gift den 15. august 1992 i Foulum kirke med Laila Primdahl Nielsen, der er født den 29. december 1964 i Ullits. Ægteskabet blev ophævet i 1995, og Bjarne Madsen blev gift anden gang den 8. juni 1998 på Farsø rådhus med Bente Sørensen, der er født den 8. juni 1958 i Aalborg som datter af isolatør Jørgen Mose Sørensen og hustru, køkkenmedhjælper Lena Nyholm.

Bosat: Viborgvej 96, Foulum, Farsø.

Bjarne Madsen gennemgik 10 års skolegang i Hornum og blev derefter uddannet elektriker fra 1980 til 1984 ved Hornum El-forretning. Efter at være blevet udlært arbejdede han som svend i firmaet indtil 1985, og han har siden haft ansættelse ved Tele Danmark i Aars, først som montør og fra 1991 som systemtekniker.

Laila Primdahl Nielsen gennemgik 9 års skolegang i Farsø og bestod derefter handelseksamen på Aars handelsskole. Indtil 1994 var hun postbud ved Farsø postkontor, og hun er nu under uddannelse til ergoterapeut.

Bente Sørensen gennemgik 10 års skolegang i Aars og tjente derefter som ung pige i huset i 1 år, hvorpå hun havde forskellige jobs, bl.a. som fabriksarbejderske på Aars fjerkræslagteri og på Junckers Savværk i Køge. Desuden var hun rengøringsassistent ved ISS Rengøringservice i Århus indtil 1997, og hun har siden været hjemmearbejdende husmor.

VIII.A.3.b.2)a)

Simon Primdahl Madsen er født den 11. august 1991 i Havbro.

VIII.A.3.b.2)b)

Niclas Madsen er født den 26. august 1998 i Foulum.

VIII.A.3.b.2)c)

Rasmus Madsen er født den 26. august 1998 i Foulum.

VIII.A.3.b.3)

Brian Madsen er født den 6. september 1967 i Hornum, Ulstrup sogn. Han blev gift den 30. august 1997 på Randers rådhus med Birgitte Rask Hansen, der er født den 31. januar 1968 i Gatten Hedegård, Oudrup sogn, som datter af arbejdsmand/gårdejer Niels Christian Rask Hansen og hustru Grethe Sigvardsen.

Bosat: Nielstrupvej 12, Hvalløs, Hadsten.

Brian Madsen gik i skole i Hornum i 10 år og gennemgik derpå EFG-basisåret indenfor jern og metal, hvorpå han bestod HTX i Aalborg. Efter at have fået elektronikmekanikeruddannelsen i søvænet blev han uddannet elektroniktekniker på Århus tekniske skole. De seneste 5 år har han haft ansættelse på Therma Elektronik.

Birgitte Rask Hansen gennemgik 9 års skolegang i V. Hornum og var derefter elev 1 år på Aars gymnasium, hvorpå hun bestod HF-eksamen i Ranum i 1987. Efter at have været pædagogmed-

hjelper i en børnehave i V. Hornum foretog hun en jordomrejse og blev efter hjemkomsten i 1990 ansat som pædagogmedhjælper i Mejsvejsens børnehave. Fra 1991 til 1994 gennemgik hun uddannelse til børnehavepædagog på Viborg børnehaveseminarium, og hun har siden arbejdet i Godthåbsvejsens børnehave i Lystrup ved Århus.

VIII.A.3.b.3)a)

Julie Rask Madsen er født den 1. maj 1996 i Randers.

VIII.A.3.b.4)

Benny Madsen er født den 16. januar 1974 på Farsø sygehus.

Bosat: Kirkevej 6, Hornum, Aars.

Benny Madsen gik i skole i Hornum i 10 år og gennemgik derpå EFG-basisåret indenfor jern og metal i Aars, inden han blev uddannet som automatikmekaniker på Aalborg Portland (cementfabrik). Efter at være blevet færdiguddannet i 1995 læste han videre til stærkstrømtekniker på teknikerakademiet i Aalborg, hvorfra han dimitteredes i 1997. 1/2 år senere samme år bestod han el-installatøreksamen fra teknikerakademiet i Aalborg, og efter at have arbejdet 1 år ved Siemens i Århus blev han i 1998 ansat som servicetekniker ved Univeyor Electronic i Hobro.

VIII.A.4.

Agnes Knudsen Christensen er født den 19. november 1912 i Nyrup, Gislum sogn, og hun døde den 29. oktober 1997 på Farsø sygehus. Hun blev gift den 19. november 1939 i Gislum med Jens Kristian Pedersen. Han er født den 10. juli 1901 i Holmegård, Farsø sogn, som søn af gårdejer Søren Peder Pedersen og hustru Stine Jespersen Nielsen, og han døde den 7. april 1967 i Løgstør.

Agnes Knudsen Christensen gik i skole i Gislum. Hun blev uddannet ved husgerning og landbrug og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, hvorefter hun var hjemmearbejdende husmor. En periode var hun tilknyttet en systue hos manufakturhandler Aistrup i Løgstør.

Jens Kristian Pedersen gik i skole i Farsø og Vannerup. Han tjente som landbrugsmedhjælper, afbrudt af et ophold på Vejstrup højskole i vinteren 1920–1921. Desuden gennemgik han et kursus som kontrolassistent på Korinth landbrugsskole, hvorefter han var tilknyttet kontrolforeningen indtil 1928. De følgende år indtil 1934 tjente han hjemme på Simonsminde, afbrudt af et ophold på Asmildkloster landbrugsskole i vinteren 1930–1931. Den 1. november 1934 købte han Jeppesminde med et tilliggende på 23 tdr. land beliggende i Løgsted. Gården drev han indtil 1962, da den afhændedes. – I 1936 blev han indvalgt i sognerådet i Løgsted kommune, hvor han i 1947 blev kommunekasserer. Dette arbejde fortsatte han med indtil 1962, og de følgende ca. 5 år indtil sin død var han kæmner i kommunen.

VIII.A.4.a.

Vera Pedersen er født den 10. august 1940 i Løgsted. Hun blev gift den 3. december 1961 i Løgsted med Bent Leino Karlsen, der er født den 17. september 1938 i Næsborg som søn af gård-ejer Brynulf Leino Karlsen og hustru Kirstine. Ægteskabet blev ophævet i 1969.

Bosat: Rolighedsvej 11, Frederiksberg C.

Vera Pedersen bestod realeksamen i 1957, hvorpå hun stod i lære som kontorassistent i firmaet Thorhauge i Løgstør, hvor hun udlærtes i 1961. Det følgende år arbejdede hun i bogholderiet i firmaet Erik Emborg i Aalborg, hvorpå hun var hjemmearbejdende husmor indtil 1969, da hun fik ansættelse i bogholderiet på Superfos. Siden september 1973 har hun arbejdet i forsikringsselskabet Statsanstalten for Livsforsikring, der i 1990 blev privatiseret og fusioneret med Baltica, der igen blev fusioneret med Tryg Baltica, og hun er nu overassistent i forsikringselskabet under dette navn.

VIII.A.4.a.1)

Majbrit Leino Karlsen er født den 3. maj 1962 i Nørresundby. Hun lever sammen med Allan Anthony Slim, der er født den 6. august 1962 i Rowley Recis, Birmingham, England.

Bosat: Vester Søgade 68, København V.

Majbrit Leino Karlsen bestod nysproglig studentereksamen i juni 1982 fra Frederiksberg gymnasium. Efter knapt 1 års ophold i Norge havde hun diverse jobs i Edinburgh i Skotland fra juli 1987 til august 1988, hvorpå hun læste til cand. mag. på Københavns Universitet og dimitteredes i 1994 med engelsk som hovedfag og informatik som bifag. Sideløbende med studierne har hun siden oktober 1993 virket som engelsklærer ved Københavns Kursus- og Aftenskole, og ligeledes siden 1993 har hun været oversætter dansk-engelsk og engelsk-dansk, og hun har lejlighedsvis været redaktør for Politikens røde engelskordbøger i de store udgaver. Fra juli 1994 til juli 1995 var hun ansat på Politikens Forlag som ordbogsredaktør på nudansk ordbog, og hun har siden september 1998 været ekstern lektor ved engelsk institut ved Københavns Universitet. – Majbrit Leino Karlsen har siden 1988 været spejderleder i Det Danske Spejderkorps, og hendes fritidsinteresser er derudover bjergvandring og bjergbestigning samt litteratur.

VIII.A.4.a.2)

Pia Leino Karlsen er født den 9. marts 1965 i Nr. Uttrup.

Bosat: Falkonervænget 27, Frederiksberg C.

Pia Leino Karlsen bestod matematisk-fysisk studentereksamen i 1987 fra Frederiksberg studenterkursus og dimitteredes i 1996 som medicinsk kandidat fra Københavns Universitet. De følgende 2 år havde hun turnus-ansættelse i Roskilde amt, og hun har siden arbejdet på ortopædkir. afdeling på Bispebjerg hospital.

VIII.A.4.b.

Kjeld Pedersen er født den 6. marts 1944, og han døde ca. 18 måneder gammel i Løgsted.

VIII.A.4.c.

Karl Erik Pedersen er født den 18. maj 1946 i Løgsted sogn. Han blev gift den 31. januar 1970 i Lindholm kirke med Inger Væversted Christensen, der er født den 9. december 1946 i Aalborg som datter af bankkasserer Harald Peter August Væversted Christensen og hustru Krista Oline Knudsen.

Bosat: Blommevænget 16, Gl. Hasseris, Aalborg.

Karl Erik Pedersen bestod realeksamen i Løgsted i 1963 og sejlede derefter som messedreng i rederiet Lauritzen fra 1964 til 1965, hvorpå han gennemgik uddannelse til maskinarbejder på Aalborg Værft og blev udlært i 1969. Efter at have aftjent sin værnepligt ved marinen i Auderød samt sejlet med fregatten Peder Skram fik han efter hjemsendelsen i 1970 arbejde på Aalborg Værft som maskinarbejder, og her var han beskæftiget indtil 1974. Han har siden arbejdet som telefonmontør ved Tele Danmark, Aalborg. – Hans fritidsinteresse er lystfiskeri.

Inger Væversted Christensen bestod realeksamen i Aalborg i 1964 og blev derefter uddannet som kontorassistent ved Claudi Fischer (cykler engros) i Aalborg fra 1965 til 1968. Sideløbende hermed bestod hun handelsmedhjælpereksamen fra Aalborg handelsskole. I årene fra 1968 til 1990 arbejdede hun som kontorassistent ved Aalborg kommunes socialforvaltning. Hun har siden haft ansættelse ved skole- og kulturforvaltningen.

VIII.A.4.c.1)

Peter Væversted Pedersen er født den 12. oktober 1971 i Aalborg.

Bosat: Lindholm Søpark 22, Nørresundby.

Peter Væversted Pedersen tog matematisk-kemisk studentereksamen fra Hasseris gymnasium i

1990 og dimitteredes i 1995 som cand. scient. i matematik og kemi fra Århus Universitet. Siden 1996 har han virket som gymnasielærer.

VIII.A.4.d.

Søren Kristian Pedersen er født den 29. oktober 1949 i Løgsted. Han blev gift den 1. juli 1978 i Løgsted kirke med Anna Birgit Christensen, der er født den 19. januar 1955 i Brovst som datter af landmand Henry Christensen og hustru Mathilde Kristensen.

Bosat: Valstedvej 40, Nibe.

Søren Kristian Pedersen gennemgik 9 års skolegang og stod derpå i lære som automekaniker på Vilsted Auto- og Traktorværksted, hvor han udlærtes. Efter at have aftjent sin værnepligt i hhv. Fredericia og Randers fik han arbejde som mekanikersvend, hvorpå han startede eget autoværksted i Munksjørup, som han drev i 2 år. I 1975 afhændede han værkstedet for at uddanne sig til landmand, og efter et ophold på Lundbæk landbrugsskole, hvor han erhvervede "det grønne bevis", købte han en gård i Barmer. I 1987 blev gården afhændet, og Søren Kristian Pedersen fik arbejde på svejsemaskinefabrikken Migatronic i Fjerritslev.

Anna Birgit Christensen gik i skole i Brønderslev, hvor hun bestod 10. klasse i 1972. Hun tjente som landbrugsmedhjælper indtil 1977, hvor hun erhvervede "det grønne bevis" på Lundbæk landbrugsskole. I 1979 købte ægteparret en gård i Barmer, som parret drev indtil 1987. Hun har siden haft ansættelse i firmaet Migatronic i Fjerritslev, først i produktionen og siden 1992 som færdiguddannet teknisk assistent.

VIII.A.4.d.1)

Annette Pedersen er født den 22. april 1978 i Nibe.

VIII.A.4.d.2)

Bettina Pedersen er født den 5. juni 1981 i Nibe.

VIII.B.

Jens Peter Marinus Jensen Lynderup (der i 1905 fik tilføjet navnet Lynderup) er født den 8. august 1884 i Aars by og sogn, og han døde den 9. september 1915 i Sjøstrup, Aars sogn ved et vådeskud. Han blev gift den 7. april 1906 i Aars med Mariane Jakobsen. Hun er født den 3. september 1883 i Boldrup, Stenild sogn, som datter af husmand Peder Kristian Jakobsen og hustru Kristine Nielsen, og hun døde den 26. september 1914 i Sjøstrup, Aars sogn.

Jens Peter Marinus Jensen Lynderup var fra 1906 til 1908 ølbrygger i Aars og senere husmand i Sjøstrup.

I ægteskabet er sønnen VIII.B.1.

VIII.B.1.

Jens Kristian Jensen Lynderup er født den 23. maj 1906 i Aars by og sogn.

Jens Kristian Jensen Lynderup rejste til Argentina, og i 1976 modtog et medlem af familien et brev fra ham, hvis afsenderadresse var:

Kristian Lynderup, c/o Viggo Jacobsen, 1039 B.M.T. Mr ARE, 2334Dpt. 1/7, Buenos Aires, Argentina.



VIII.A.1. Ejnar J. Lynderup og Ottoline J. Rasmussen (= IV.C.8.).



VIII.A.1. Ejnar J. Lynderup med 3 generationer: Paula, Erling og Maria.



VIII.A.1.a. Paula Lynderup med Erling, Karen, Kirsten samt Maria og Paw.



VIII.A.1.a.1) Bente Lynderup med børn.



VIII.A.1.a.2) Karen Lynderup og Bjarne Nielsen.



VIII.A.1.b. Thea Lynderup og Peter Verner Hansen.



VIII.A.1.b.1) Grethe Lynderup Hansen og Per Vincentz Poulsen med Jesper.



VIII.A.1.b.2) Jan L. Hansen og Janne Thomsen med børn.



VIII.A.1.c. Jelva Lynderup og Agner Johs. Lauritsen med Helle.



VIII.A.1.c.1) Lillian L. Lauritsen og datteren Maja.



VIII.A.1.c.2) Helle L. Lauritsen og Flemming H. Kristensen med Helena.



VIII.A.1.c.3) Gitte L. Lauritsen.



VIII.A.1.d. Erling Lynderup og Erna Thorsen Larsen.



VIII.A.2. Else Kirstine J. Christensen og Jens M. Haldrup.



VIII.A.2. Ægteparrets børn: Verner, Gerda og Poul.



VIII.A.2.a. Verner Haldrup og Lilly Grethe Christensen med børn.



VIII.A.2.b. Gerda Haldrup og Arne Kent Andersen med børn.

IX. Christen Jensen,

kaldet Lynnerup, er født den 18. november 1846 i Aars Dalsgaard, Aars sogn, og han døde den 3. oktober 1885 i Aars by og sogn. Han blev gift den 30. maj 1873 i Aars med Else Cathrine Jensen. Hun er født den 20. december 1849 i Sjøstrup, Aars sogn, som datter af husmand Jens Jensen og hustru Maren Cathrine Sørensdatter, og hun døde den 7. august 1913 i Aars by og sogn. – Else Cathrine Jensen blev efter Christen Jensens død gift anden gang den 18. december 1886 i Aars med enkemand Mads Christian Jensen.

Christen Jensen (Lynnerup) nævnes i kirkebøgerne som husmand i Aars fra 1873 og til sin død i 1885.

I Christen Jensen (Lynnerup) og Else Cathrine Jensens ægteskab er børnene IX.A.–IX.E.

IX.A.

Maren Kathrine Jensen er født den 28. juli 1874 i Aars by og sogn, og hun døde den 29. august 1874 samme sted.

IX.B.

Mette Kathrine Marie Jensen er født den 7. januar 1876 i Aars by og sogn, og hun døde den 8. november 1937 i Halkær Skov, Ejdrup sogn. Hun blev gift den 19. marts 1901 i Aars med Peder Pedersen Dahl. Han er født den 19. september 1868 i Skørbæk, Ejdrup sogn, som søn af gårdmand Kristen Pedersen Dahl og hustru Mette Marie Mikkelsen, og han døde den 12. december 1942 i Halkær Skov, Ejdrup sogn.

Peder Pedersen Dahl var ved giftermålet gårdmand i Skørbæk, Ejdrup sogn. Kort tid efter købte han Jacobsensminde i Halkær Skov og drev land- og skovbrug. Gården havde et tilliggende på 43 ha., og i skoven var der sommerpavillon med servering. Stedet blev bl.a. besøgt af mange skoler. Ejendommen blev overtaget af sønnen Mads (IX.B.6.).

I ægteskabet er børnene IX.B.1.–IX.B.7.

IX.B.1.

Dødfødt søn, født den 7. juli 1903 i Halkær Skov, Ejdrup sogn.

IX.B.2.

Marie Pedersen Dahl er født den 2. februar 1905 i Halkær Skov, Ejdrup sogn. Hun blev gift den 27. oktober 1933 med Martin Laurids Larsen, der er født den 11. april 1903 i Blære sogn som søn af gårdejer Anton Larsen.

Marie og Martin Laurids Larsen havde i mange år købmandsforretning i Sebbersund. Efter at have lukket forretningen blev de boende i byen. Marie er nu bosat på plejehjemmet i Nibe.

IX.B.3.

Kristen Pedersen Dahl er født den 13. januar 1907 i Halkær Skov, Ejdrup Sogn, og han døde den 11. august 1971 i Ranum. Han blev gift den 26. oktober 1931 med Dagny Porsborg. Hun er født den 17. april 1907 som datter af gårdejer Christian Pedersen Porsborg og hustru Kathrine Greth, og hun døde den 25. maj 1987 i Ranum.

Kristen Pedersen Dahl gennemgik 7 års skolegang og havde derefter plads ved landbruget, afbrudt af et ophold på Uldum højskole. Omkring 1932 købte han en ejendom i Ejdrup, som han drev til ca. 1940, da han med familien flyttede til Halkær Skov, hvor de boede til leje et par år. Fra ca. 1942 til 1966 havde Kristen Pedersen Dahl en ejendom i Åle ved Ranum. Efter at have

afhændet ejendommen til sønnen Børge købte han og hustruen et hus i Ranum.

Dagny Porsborg gennemgik 7 års skolegang og var derefter beskæftiget ved husgerning forskellige steder indtil giftermålet. Herpå var hun medhjælpende hustru ved landbruget.

IX.B.3.a.

Børge Porsborg Dahl er født den 16. november 1935 i Ejdrup. Han blev gift den 7. november 1959 i Ranum kirke med Betty Nikolajsen, der er født den 17. september 1938 i Overlade som datter af landmand Poul Nikolajsen og hustru Inger.

Bosat: Ålevej 32, Ranum.

Børge Porsborg Dahl gik i skole i Ranum i 7 år og havde desuden et ophold på Havbro ungdomsskole 1950–1951. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper, og efter at have haft et ophold på Lundbæk landbrugsskole 1955–1956 tjente han hos Poul Haldrup i Ranum til 1959, da han købte en landbrugsejendom i Vesterfalde. Den 15. juni 1966 købte han forældrenes gård, Karlsminde, på 31 tdr. land. Han drev ejendommen som alsidigt landbrug til september 1995, hvorpå han lejede jorden ud og begyndte at køre som chauffør for bagermester Groes i Løgstør.

Betty Nikolajsen gik i skole i Overlade i 7 år. Hun var ung pige i huset i Brøttrup i 5 år og tjente derefter 2 år på Vitskøl Kloster. Efter giftermålet blev hun medhjælpende hustru ved landbruget, og desuden har hun siden 1990 haft rengøringsarbejde i Sparekassen Midtjylland.

IX.B.3.a.1)

Lone Dahl er født den 6. september 1961 i Vesterfalde, Overlade sogn. Hun blev gift den 29. marts 1986 i Overlade kirke med Bo Madsen, der er født den 29. november 1963 i Varde som søn af murersvend Ejgil Madsen og hustru Aase Kirstine Pedersen.

Bosat: Mosvang 12, Overlade, Farsø.

Lone Dahl gik i skole i Ranum i 10 år, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars stod hun i lære som ekspedient hos Ranum Sko til 1981, da hun begyndte som kontorelev ved foderstoffirmaet i V. Hornum (nu Hornumbro Andel). Her var hun ansat til 1990, og fra 1991 til 31. maj 1998 var hun kontorassistent hos DLG Vesthimmerland i Aars. Siden juni 1998 har hun haft ansættelse som kontorassistent hos Dankalk i Aggersund.

Bo Madsen gik på Danmarksgades skole i Esbjerg i 9 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i ca. 1 år, hvorpå han var arbejdsdreng på en møbelfabrik i Ranum i omkring 2 år og derefter igen beskæftiget som landbrugsmedhjælper. Fra 1983 til 1986 var han husbondefløser, og han var nu skovarbejder 1 års tid til 1987, da han blev ansat som lagerarbejder hos BP Gas i Løgstør. Her var han tillidsmand 1991–1992. Siden 1994 har han været beskæftiget som specialarbejder hos Salling Plåst i Ranum.

IX.B.3.a.1)a)

Dennis Dahl Madsen er født den 22. december 1985 i Overlade.

IX.B.3.a.1)b)

Christina Dahl Madsen er født den 19. juni 1988 i Overlade.

IX.B.3.a.2)

Gitte Porsborg Dahl er født den 6. marts 1965 i Vesterfalde, Overlade sogn. Hun blev gift den 1. oktober 1988 i Ranum kirke med Jan Pedersen, der er født den 23. juni 1962 i Ertebølle, Strandby sogn, som søn af chauffør Karl Pedersen og hustru Inga Elisabeth Sørensen.

Bosat: Hornumvej 13, Farsø.

Gitte Porsborg Dahl gik i skole i Ranum i 9 år og havde derefter 1 års ophold på ungdomsskolen i Bælum. Fra 1981 til 1984 var hun medhjælper på Trend Kro, og herpå stod hun i lære hos Ranum Sko til 1986. Hun arbejdede nu på stolefabrikken i Farsø i ca. 1 år, hvorefter hun var servitrice på Hornum Kro fra 1988 til 1991, da hun blev hjemmearbejdende husmor. I 1995 begyndte hun som rengøringsassistent på Mitek i Aalestrup, og fra september 1996 har hun arbejdet i Højgårdens børnehave i Farsø.

Jan Pedersen gik i skole i Farsø i 9 år. Han stod i lære som klejnsmed hos Havemose i Farsø, og efter at være blevet udlært arbejdede han som klejnsmed i lærepladsen samt ved et firma i Aars. I 1985–1986 læste han til teknisk tegner i Viborg og fik derpå ansættelse hos Fransgaard i Fredbjerg. I 1987 var han montør hos Alfa Laval i Aars, og fra 1988 havde han ansættelse som klejnsmed på Mitek i Aalestrup. I oktober 1998 fik han ansættelse som faglærer på EUC Midt i Viborg.

IX.B.3.a.2)a)

Niclas Dahl Pedersen er født den 7. juni 1988 i Farsø.

IX.B.3.a.2)b)

Simon Dahl Pedersen er født den 17. december 1990 i Farsø.

IX.B.3.a.2)c)

Michelle Dahl Pedersen er født den 29. juni 1994 i Farsø.

IX.B.3.b.

Erna Porsborg Dahl er født den 10. august 1940 i Ejdrup. Hun blev gift den 28. februar 1960 i Ranum kirke med Bent Toft Pedersen. Han er født den 17. maj 1937 i Bjørumslet, og han døde den 6. april 1965 i Løgstør. – Erna Porsborg Dahl blev derefter gift anden gang den 23. august 1969 på rådhuset i Hadsund med Ove Korgaard Bang, der er født den 17. maj 1941 i Næsborg.

Bosat: Søndermarksvej 23, Løgstør.

Erna Porsborg Dahl gik i skole i Ranum samt på realskolen i Løgstør, i alt 10 år. I 1957 begyndte hun som elev hos advokat Tams i Løgstør, og i 1959–1960 havde hun ansættelse i sparekassen i Ranum. Den 1. august 1961 blev hun ansat som kontorassistent på dommerkontoret i Løgstør, og hun fortsatte på dommerkontoret, da det i 1976 blev flyttet til Fjerritslev.

Ove Korgaard Bang gik i skole i Farstrup i 7 år. Han var beskæftiget nogle år som landbrugsmedhjælper, afbrudt af et ophold på Havbro ungdomsskole 1957–1958. Efter at have aftjent sin værnepligt i Nr. Uttrup var han beskæftiget på en fabrik i Aalborg fra 1961 til 1964. De følgende år til 1966 arbejdede han på Thulebasen i Grønland, og dernæst var han bl.a. ansat hos De Forenede Bilruter i nogle år. Fra 1986 til 1996 var han tankvognschauffør hos BP Gas i Løgstør, og han har siden haft ansættelse som chauffør hos Krastrup Mini Bus.

IX.B.3.b.1)

Dan Korgaard Bang, der i 1969 fik navneændring fra Toft Pedersen, er født den 19. juli 1960 i Åle, Ranum sogn. Han blev gift den 20. maj 1989 i Løgstød kirke med Marianne Busk Larsen, der er født i oktober 1967 i Skørping som datter af specialarbejder Erling Larsen og hustru, hjemmehjælper Inger Lise Larsen.

Bosat: Bredgade 14 A, Løgstør.

Dan Korgaard Bang gennemgik 10 års skolegang og gjorde derpå tjeneste som konstabel i knap 3 år. Efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen stod han i lære som kommis. Siden ca.

1987 har han arbejdet som tømrer/specialarbejder på Scandi Camp, Løgstør.

Marianne Busk Larsen tog HF-eksamen, hvorpå hun blev uddannet som butiksassistent hos en guldsmed. Hun er nu dagplejer.

IX.B.3.b.1)a)

Mia Korgaard Bang er født den 11. december 1989 i Løgstør.

IX.B.3.b.1)b)

Anne Korgaard Bang er født den 19. november 1993 i Løgstør, og hun døde den 11. juli 1994.

IX.B.3.b.1)c)

Mikkel Korgaard Bang er født den 13. juli 1996 i Løgstør.

IX.B.3.b.2)

Helle Korgaard Bang, der har fået navneændring fra Toft Pedersen, er født den 11. november 1964 i Løgstør. Hun lever sammen med Jan Nielsen, der er født den 27. september 1962 i Skarp-Salling som søn af mejerist Poul Nielsen og hustru Tove Stouby.

Bosat: Aalborgvej 17, Løgstør.

Helle Korgaard Bang tog 10. klasses eksamen og gennemgik EFG-basisåret indenfor handel og kontor samt et 2-årigt HF-kursus. Hun var au pair i England i 1/2 år og derpå beskæftiget hos Due Plast i omkring 4 år. I 1991 blev hun omskolet på Løgstør Rejse- og Turistbureau og var elev der i 2 år. I februar 1995 begyndte hun at arbejde i produktionen hos LMD-Døren, og hun er nu halvtidsbeskæftiget på værkførerkontoret samme sted.

Jan Nielsen tog 9. klasses eksamen, hvorpå han stod i lære som tømrer hos Ove Glerup og blev udlært i 1981. Han har siden arbejdet indenfor sit fag forskellige steder, bl.a. i Norge og Sverige. På nuværende tidspunkt er han tømrersvend hos Per Amtoft i Løgstør.

IX.B.3.b.2)a)

Camilla Korgaard Bang er født den 8. januar 1985 i Farsø.

IX.B.3.b.2)b)

Casper Korgaard Bang Nielsen er født den 5. december 1989 i Farsø.

IX.B.3.b.3)

Lotte Korgaard Bang er født den 19. april 1971 i Løgstør. Hun blev gift den 6. april 1996 i Løgstør med Lars Kristian Pedersen, der er født den 16. april 1971 i Brovst som søn af erhvervsdirektør Carl Erik Pedersen og hustru Jytte Villadsen.

Bosat: Holger Drachmanns Vej 20 J, Aalborg.

Lotte Korgaard Bang tog 10. klasses eksamen fra Løgstør skole, og efter at have gennemgået EFG-basisåret på handelsskolen i Aars stod hun i lære som ekspedient i stormagasinet Salling, hvor hun var ansat i alt 6 1/2 år. Siden januar 1997 har hun været salgsassistent hos Paw Sko, Aalborg Storcenter.

Lars Kristian Pedersen tog 9. klasses eksamen fra Fjerritslev skole, og efter at have gennemgået EFG-basisåret på handelsskolen i Aars blev han ansat som elev hos I.P. Huset i Fjerritslev. Senere var han salgsleder i 3 1/2 år hos Obs i Nørresundby og dernæst ansat 2 år hos Brdr. Bendtzen i

Aalborg. Siden januar 1997 har han været ansat som salgskonsulent hos Mascot.

IX.B.4.

Else Pedersen Dahl er født den 2. februar 1909 i Halkær Skov, Ejdrup sogn, og hun døde den 26. juli 1947 i Borup. Hun blev gift den 27. oktober 1931 med Laurids Pedersen. Han er født den 11. juni 1900 i Suldrup sogn som søn af Jens Pedersen og hustru Kristine Nielsen, og han døde den 4. marts 1992 i Borup.

Laurids Pedersen startede en knallertforretning i Kobbersmølle, som siden blev overtaget af sønnen Jens. Han videredrev butikken i ca. 10 år, hvorpå han lukkede forretningen.

IX.B.4.a.

Søn, død ca. 5 år gammel.

IX.B.4.b.

Jens Dahl Pedersen er født den 13. maj 1938 i Borup, og han døde ugift den 20. juli 1994 samme sted.

IX.B.5.

Karen Pedersen Dahl er født den 8. maj 1911 i Halkær Skov, Ejdrup sogn, og hun døde den 19. maj 1911 samme sted.

IX.B.6.

Mads Pedersen Dahl er født den 27. juni 1912 i Halkær Skov, Ejdrup sogn, og han døde den 20. december 1976 i Halkær. Han blev gift den 19. maj 1944 med Agnes Mortensen, der er født den 5. oktober 1916 i Bradsted, Veggerby sogn, som datter af vejmand Jens Mortensen og hustru Martine Larsen.

Mads Pedersen Dahl gik i skole i Skørbæk. Han arbejdede ved landbruget hjemme og overtog fødegården, som han drev som land- og skovbrug. I 1968 solgte han gården på grund af sygdom og flyttede til Halkær by.

Agnes Mortensen gik i skole i Bradsted i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. I 1981 flyttede hun fra Halkær til Nibe, hvor hun nu er bosat Lille Algade 4.

IX.B.6.a.

Per Dahl er født den 3. maj 1946 i Halkær Skov, Ejdrup sogn. Han blev gift den 1. juni 1968 i Nibe. Ægteskabet blev ophævet i 1980, og han lever nu sammen med Elin Jytte Vestergaard, der er født den 4. april 1946 i Vennebjerg som datter af fisker Arthur Vestergaard og hustru, industriarbejder Esther Marie Mikkelsen.

Bosat: Trollhättanvej 13, Hjørring.

Per Dahl gik i skole i Nibe i 7 år og havde desuden 1/2 års ophold på Havbro ungdomsskole. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i nogle år, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Dronningens Livregiment i Nr. Uttrup var han beskæftiget indenfor autolakering til 1972. De følgende 10 år var han restauratør i Hjørring, hvorefter han var automaler i ca. 5 år. Siden 1987 har han været malermester på Reva.

Elin Jytte Vestergaard gik i skole i Hirtshals i 10 år og havde derefter forskelligt arbejde indtil 1986, da hun blev førtidspensioneret.

IX.B.6.a.1)

Jane Dahl er født den 22. november 1968 på sygehuset i Aalborg. Hun er gift med Lars Bo Christensen.

Bosat: Grebjerg 22, Gjøl, Åbybro.

Jane Dahl er statsaut. revisor.

IX.B.6.a.1)a)

Ann-Sofie Dahl Christensen er født den 10. januar 1996 på sygehuset i Aalborg.

IX.B.6.a.1)b)

Mads Dahl Christensen er født i juni 1998 på sygehuset i Aalborg.

IX.B.7.

Karen Margrethe Pedersen Dahl er født den 27. november 1919 i Halkær Skov, Ejdrup sogn, og hun døde den 18. februar 1998 i Skørbæk. Hun blev gift den 27. oktober 1943 i Ejdrup kirke med Arne Nielsen. Han er født den 3. december 1915 i Skivum sogn som søn af gårdejer Anton Nielsen og hustru Kirstine Hansen, og han døde den 16. november 1994 i Nibe.

Karen Margrethe Pedersen Dahl gik i skole i Skørbæk i 7 år. Hun arbejdede hjemme hos forældrene indtil giftermålet, hvorpå hun blev medhjælpende hustru ved landbruget.

Arne Nielsen gik i skole i Vegger i 7 år. Han arbejdede ved landbruget hjemme på Veggergård til 1943, hvorpå han købte ejendommen Vesterskovgård på 21 tdr. land. I 1991 solgte han gården til sønnen Jørn.

IX.B.7.a.

Jørn Dahl Nielsen er født den 30. august 1946 i Skørbæk, Ejdrup sogn. Han lever sammen med Ella Brogaard Kristensen, der er født den 9. april 1952 i Jebjerg som datter af landmand Johan Kristensen og hustru Else Brogaard.

Bosat: Kærsgårdvej 2, Skørbæk, Nibe.

Jørn Dahl Nielsen gik i skole i Skørbæk og Blære, i alt 7 år. Desuden havde han et ophold på Havbro ungdomsskole 1962–1963. Han arbejdede ved landbruget, og efter at have aftjent sin værnepligt på flyvestationen i Aalborg 1967–1968 havde han et ophold på Malling landbrugsskole 1968–1969. Herpå var han landbrugsmedhjælper på Sebber Kloster til 1989, og han har siden været ansat som specialarbejder hos K.H. Møbler i Gundersted. Sideløbende driver han fødegården, som han overtog i 1991 samt hans egen gård, som han købte i 1970. Gården har et samlet tilliggende på 30 ha. – Hans fritidsinteresse er jagt.

Ella Brogaard Kristensen gik i skole i Jebjerg og derefter på Grinderslev–Grønning centralskole, hvorfra hun tog realeksamen i 1969. Efter at have taget den 1-årige handelseksamen fra handels-skolen i Skive blev hun ansat som elev i Skive Diskonto Bank, som i 1971 fusionerede med Provinsbanken. Hun blev udlært i 1972 og arbejdede derpå i forskellige afdelinger af Provinsbanken i Aalborg til januar 1979, da hun efter eget ønske blev flyttet til afdelingen i Nibe. Banken er nu fusioneret med Den Danske Bank. I 1984 blev hun udnævnt til fuldmægtig.

IX.B.7.b.

Ole Dahl Nielsen er født den 20. februar 1954 i Nibe. Han blev gift den 3. juni 1978 i Hornum kirke med Jette Madsen, der er født den 31. juli 1959 i Hornum som datter af chauffør Ankjær Madsen og hustru Anna Marie Hangstrup. Ægteskabet blev ophævet i 1994. – Ole Dahl Nielsen lever nu sammen med Anne Mette Taudahl Jensen, der er født den 2. juni 1963 som datter af Leon

Vestergaard Jensen og hustru Marie Taudahl Andersen.

Bosat: Dalstrøget 33, Aars.

Ole Dahl Nielsen gik i skole i Skørbæk, Blære og Aars, i alt 9 år. Han stod i lære som tømrer hos Arne Andersen i Skørbæk, og efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg 1974–1975 fik han ansættelse som tømrersvend hos Karl Iversen i Gundersted. Siden 1983 har han været ansat som møbelsnedker hos Kjeld Hansen i Gundersted. – Hans fritidsinteresse er jagt.

IX.B.7.b.1)

Kim Dahl Nielsen er født den 3. september 1979 i Aalborg.

Han er landbrugselev.

IX.B.7.b.2)

Stine Dahl Nielsen er født den 5. april 1983 i Aalborg.

Hun er skoleelev.

IX.B.7.c.

Niels Dahl Nielsen er født den 20. februar 1954 i Nibe. Han blev gift den 28. oktober 1978 i Gundersted kirke med Jytte Kjærsgaard Nielsen, der er født den 18. april 1955 i Sættrup, Ulstrup sogn, som datter af landmand Holger Kjærsgaard Nielsen og hustru Bentine Kristiane Bentsen.

Bosat: Halkær Skov 3, Skørbæk, Nibe.

Niels Dahl Nielsen gennemgik 9 års skolegang i hhv. Skørbæk, Blære og Aars, hvorpå han havde 1 års ophold på Havbro ungdomsskole. I 1970 kom han i lære som traktormekaniker hos Kjærsgaard i Frejlev, og efter at være blevet udlært var han ansat samme sted til 1983, afbrudt af militærtjeneste på Hvorup kaserne i 1973. Fra 1983 til 1992 var han salgskonsulent hos Kimadan i Aars, og han har siden været ansat som forretningsfører hos SAK Pumpen i Løgstør. Den 1. maj 1996 overtog han ejendommen Jacobsensminde i Halkær Skov, hvor der er et tilliggende på 43 ha. skov. – Hans hobby er jagt.

Jytte Kjærsgaard Nielsen gik i skole i Hornum i 10 år, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars stod hun i lære i Havbro brugsforening og blev udlært i 1975. Herpå var hun beskæftiget i brugsforeningen i Hornum til 1978, og de følgende år til 1987 havde hun ansættelse hos Kvikly i Aars. Hun drev nu egen købmandsforretning i Gundersted til 1996 og har siden været butiksmedarbejder hos Gunner Have A/S i Hornum.

IX.B.7.c.1)

Majbritt Kjærsgaard Nielsen er født den 12. februar 1979 på sygehuset i Nibe.

Bosat: Halkær Skov 3, Skørbæk, Nibe.

Majbritt Kjærsgaard Nielsen afsluttede handelsskolens grunduddannelse i 1998.

IX.B.7.c.2)

Mogens Dahl Nielsen er født den 4. oktober 1981 i Nibe.

Han er landbrugselev.

IX.C.

Jens Lynnerup, der i 1905 fik navneændring fra Jensen, er født den 29. januar 1879 i Aars by og sogn, og han døde i 1960. Han blev gift den 2. november 1905 i Skivum med Karen Kirstine Nielsen. Hun er født den 17. februar 1875 i Skivum sogn, og hun døde den 26. maj 1914 i Aars. –

Jens Lynnerup blev derefter gift anden gang den 18. november 1919 i Aars med Louise Ottomine Olsen. Hun er født den 13. oktober 1898 i Sjøstrup, Aars sogn, som datter af husmand Anton Kristian Olsen og hustru Mette Marie Jensen, og hun døde i oktober 1974.

Jens Lynnerup gennemgik almindelig skolegang og var derefter beskæftiget ved landbruget. I 1903 var han soldat i Århus, og siden havde han en landejendom i Skivum i nogle år. Derefter arbejdede han på et uldspinderi i Aars og senere på teglværket. Desuden var han på et tidspunkt fyrbøder på slagteriet. Endvidere var han beskæftiget som murerarbejdsmand forskellige steder. Han var over 70 år, inden han holdt op med at arbejde.

Louise Ottomine Olsen arbejdede under krigen på muslingekogeriet i Hvalpsund. Senere var hun beskæftiget en kort tid på slagteriet i Aars (for at tjente penge til sølvbryllupsfesten). Ellers var hun efter giftermålet hjemmearbejdende husmor.

Jens Lynnerup fik inden giftermålet datteren IX.C.1. med Karen Marie Nielsen. I første ægteskab er børnene IX.C.2.–IX. C.7. og i andet ægteskab børnene IX.C.8.–IX.C.15.

IX.C.1.

Karen Marie Lynnerup er født den 11. maj 1903 i Gundestrup, Aars sogn. Hun blev gift den 19. oktober 1926 i Aars med Annæus Christian Jensen. Han er født den 4. november i Årestrup sogn som søn af arbejdsmand Jens Marinus Jensen og hustru Stine Jensen, og han døde i maj 1972 på plejehjemmet i Bælum.

Karen Marie Lynnerup gik i skole i Aars i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning forskellige steder på hjemegnen indtil giftermålet.

Annæus Christian Jensen gik i skole i Årestrup i 7 år. Han arbejdede ved landbruget hjemme, afbrudt af militærtjeneste i Fredericia. I 1927 købte han Vejgården i Fræer sogn med et tilliggende på 38 tdr. land. Han drev gården som alsidigt landbrug til 1956, hvorpå den blev overtaget af sønnen Jens.

IX.C.1.a.

Jens Marinus Jensen er født den 19. december 1926 i Giver sogn, og han døde den 14. februar 1978 i Fræer. Han blev gift den 27. december 1950 i Skørping ny kirke med Ritha Elin Rasmussen, der er født den 20. oktober 1932 i Brønderslev som datter af skovarbejder Julius Christian Rasmussen og hustru, syerske Karen Amalie Nielsen.

Bosat: Rosenvænget 8, Skørping.

Jens Marinus Jensen gik i skole i Fræer i 7 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper hjemme og ude, afbrudt af tjenste ved civilforsvaret i Hobro. Fra 1954 til 1956 var han gårdbestyrer i Sejlstrup, og herpå overtog han forældrenes gård, som han drev som alsidigt landbrug til sin død. I årenes løb blev bygningerne moderniseret, bl.a. blev der bygget ny svinestald. Endvidere havde han forpagtet ca. 33 tdr. land. – Jens Marinus Jensen sad i bestyrelsen for Fræer skyttekreds i flere år.

Ritha Elin Rasmussen gik i skole i Skørping i 7 år. Hun var ung pige i huset i Skørping, hvorpå hun var stuepige på sanatoriet i Skørping fra 1948 til 1950. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmor til 1978, afbrudt af perioden 1970–1972, hvor hun havde ansættelse som ufaglært sygehjælper på sygehuset i Terndrup. Efter ægtefællens død solgte hun gården og var de følgende år til 1991 rengøringsassistent på Skørping hospital. – Ritha Elin Rasmussen var sekretær i husmoderforeningen i Skørping 1990–1998.

IX.C.1.a.1)

Svend Henning Jensen er født den 15. juni 1952 i Fræer. Han er gift med Lilian Bro Jensen, der er født den 26. juni 1950 i Gøl som datter af murer Rainhardt Bro Jensen og hustru Herta.

Bosat: Jyllandsgade 45, Skørping.

Svend Henning Jensen tog 10. klasses eksamen og handelsskoleeksamen, hvorpå han blev uddannet som revisor. Han blev registreret revisor i 1977 og var ledende revisor i et firma i Aalborg til 1985. Siden har han drevet egen revisionsvirksomhed. – Svend Henning Jensen er formand for varmekærket i Skørping.

Lilian Bro Jensen gik i skole i Gug i 8 år, hvorpå hun tog 9. klasse på ungdomsskolen i Dronninglund. Hun var ung pige i huset i 3 år og derpå ansat på Red Barnets børnehjem i Rebild i 18 år, de første 15 år som kokkepige og de sidste 3 år som pædagogmedhjælper. Siden 1985 har hun drevet egen virksomhed.

IX.C.1.a.1)a)

Lars Bro Jensen er født den 19. august 1977 i Terndrup.

Bosat: Jyllandsgade 45, Skørping.

Lars Bro Jensen tog HH-eksamen i 1998 og arbejder på nuværende tidspunkt som vagt.

IX.C.1.a.1)b)

Lena Bro Jensen er født den 26. juli 1979 i Terndrup.

Bosat: Jyllandsgade 45, Skørping.

Lena Bro Jensen tog sproglig studentereksamen i 1998 og er på nuværende tidspunkt beskæftiget som bageriarbejder.

IX.C.1.a.2)

Mariann Jensen er født den 7. oktober 1960 i Fræer. Hun blev gift den 14. juni 1986 i Skørping med Ernst Michael Christensen, der er født den 26. april 1957 i Blenstrup som søn af gårdejer Svend Christensen og hustru Helga Kristine.

Bosat: Gl. Skørpingvej 47, Skørping.

Mariann Jensen gik i skole i Fræer og Skørping, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i 1978 kom hun i lære hos købmand Rask i Skørping. I 1980 havde hun et kibbutzophold i Israel, og herpå var hun kassedame i en kolonialforretning i Aalborg 1981–1984. I 1983 begyndte hun tillige som kontorassistent på restaurant Skydepavillonen i Aalborg, hvor hun havde ansættelse til 1988. Senere har hun arbejdet en kort periode på postkontoret i Skørping.

Ernst Michael Christensen gik i skole i Blenstrup i 7 år, hvorpå han var elev på Himmerlands ungdomsskole i Havbro i 2 år. Han var beskæftiget nogle år som landbrugsmedhjælper, afbrudt af et ophold på Lundbæk landbrugsskole. Fra 1976 til 1986 var han ansat på Blenstrup Maskinstation, afbrudt af endnu et ophold på landbrugsskolen i Lundbæk. Siden 1986 har han været bager i Aalborg, først på Færøbageriet og nu hos Jensen Brød.

IX.C.1.a.2)a)

Jens Michael Christensen er født den 27. februar 1988 i Skørping.

IX.C.1.a.2)b)

Anders Michael Christensen er født den 13. oktober 1990 i Skørping.

IX.C.1.b.

Ellen Margrethe Jensen er født den 25. maj 1928 i Fræer sogn. Hun blev gift den 19. oktober 1951 i Fræer kirke med Verner Hyldgaard, der er født den 20. juni 1927 i Tøttrup, Sønderup sogn, som søn af Jens Hyldgaard og hustru Marie Rebild. Ægteskabet blev ophævet i 1997.

Bosat: Møllevej 27, Vrå.

Ellen Margrethe Jensen gik i skole i Fræer og var derefter ung pige i huset forskellige steder, bl.a. i København og Sverige. Desuden havde hun et ophold på Ry højskole sommeren 1949. Den sidste tid inden giftermålet var hun køkkenpige og servitrice på kroen i Hadsten.

Verner Hyldgaard gik i skole i Tøttrup i 7 år og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme. I 1948 blev han udlært som smed hos Laurits Jensen i Suldrup, og efter at have aftjent sin værnepligt ved livgarden 1948–1949 arbejdede han som smed i Sønderup og Hornum, hvorpå han var maskinarbejder på Kyndbyværket 1950–1960. De følgende 20 år var han beskæftiget som maskinarbejder forskellige steder, og herpå var han vægter ved Sicuritas i Aalborg til 1992, da han blev pensioneret.

IX.C.1.b.1)

Käte Hyldgaard er født den 1. oktober 1954 i Kyndby, Krogstrup sogn.

Hun er hjemmesygeplejerske og bosat i København.

IX.C.1.b.2)

Arvid Hyldgaard er født den 4. marts 1956 i Kyndby, Krogstrup sogn. Han blev gift den 12. marts 1988 i Gråsten med Else Irene Hansen, der er født den 22. februar 1956 i Sarup, Lysabild sogn, som datter af landmand Hans Jørgensen Hansen og hustru Eleonora Elisabeth Petersen.

Bosat: Kirkegårdsvej 45, Gråsten.

Arvid Hyldgaard gennemgik 10 års skolegang, hvorpå han stod i lære som radiomekaniker. Siden han blev udlært har han arbejdet indenfor sit fag.

Else Irene Hansen tog realeksamen og den 1-årige handelseksamen, hvorpå hun blev uddannet som kontorassistent hos Landboforeningen i Ulkebøl. Hun var ansat i lærepladsen i ca. 5 år og er nu assistent hos Aabenraa kommune.

IX.C.1.b.2)a)

Martin Hyldgaard er født den 19. juni 1982 i Sønderborg.

IX.C.1.b.2)b)

Jesper Hyldgaard er født den 21. juli 1984 i Sønderborg.

IX.C.1.b.2)c)

Lise Hyldgaard er født den 1. oktober 1988 i Sønderborg.

IX.C.1.b.3)

Kirsten Hyldgaard er født den 28. februar 1960 i Kyndby, Krogstrup sogn.

Bosat: Ægirsgade 12, København N.

Kirsten Hyldgaard tog nysproglig studentereksamen fra Aalborg katedralskole i 1979, hvorpå hun havde ophold i England og dernæst i Israel. I 1989 blev hun dimitteret som cand. phil. fra Århus Universitet og havde det følgende år et studieophold i Paris. Fra 1991 til 1994 havde hun et kandidatstipendiat ved Institut for Idehistorie. Herpå modtog hun Carlsbergfondens stipendiat og var tilknyttet Institut for Filosofi ved Københavns Universitet, hvor hun i 1997 opnåede Ph.D. graden. Hun er nu ansat som adjunkt.

IX.C.1.c.

Jenny Marie Jensen er født den 20. november 1930 i Fræer sogn. Hun er gift med Svend Jensen.
Bosat: Strandvejen 111, Frederiksværk.

IX.C.1.d.

Edith Søndergaard Jensen er født den 21. juli 1936 i Fræer sogn. Hun blev gift den 19. marts 1960 i Støvring kirke med Christian Larsen, der er født den 5. januar 1935 i Vrå som søn af gårdejer Ferdinand Larsen og hustru Anna Kristine Andersen.

Bosat: Kåsvænget 15, Strib, Middelfart.

Edith Søndergaard Jensen gik i skole i Fræer i 7 år, hvorpå hun var ung pige i huset forskellige steder, bl.a. i København og Aalborg. Fra 1960 til 1968 var hun ansat som ekspeditrice i en manufakturforretning i Brønderslev, og de følgende år til 1973 var hun ekspeditrice i en herreekviperingsforretning i Middelfart. Hun gennemgik nu uddannelse til fodplejer i Vejle og startede i 1975 egen fodklinik på ovenstående adresse. I 1994 lukkede hun klinikken og har siden været hjemmearbejdende husmor.

Christian Larsen gik i skole i Jerslev samt i Brønderslev, hvor han tog realeksamen i 1952. Han blev udlært som bankassistent i Andelsbanken i Brønderslev i 1956 og var ansat samme sted til 1968, de sidste år som fuldmægtig. De følgende år til 1992 var han ansat i Andelsbanken i Middelfart, fra 1975 som prokurist. De sidste 4 år, inden han i 1996 blev pensioneret, var han prokurist i Unibank i Fredericia. – Christian Larsen har i en årrække været bestyrelsesmedlem/kasserer for Strib Svømmehal.

IX.C.1.d.1)

Ole Søndergaard Larsen er født den 5. oktober 1961 i Brønderslev. Han er gift med Helle Sander Christensen og har 1 barn.

Bosat: Jens Kromanns Vej 12, Snoghøj, Fredericia.

Ole Søndergaard Larsen er revisor, og Helle Sander Christensen er advokatsekretær.

IX.C.1.d.2)

Inge Søndergaard Larsen er født den 8. oktober 1964 i Brønderslev. Hun blev gift den 22. maj 1993 i Strib kirke med Evan Nicolai Kjelde, der er født den 28. april 1965 i Skærbæk, Taulov sogn, som søn af Henning Kjelde og hustru Birte Jensen.

Bosat: Kobbeldgårdsvej 78, Fredericia.

Inge Søndergaard Larsen tog HH-eksamen, hvorpå hun blev uddannet i Andelsbanken i Odense. Hun blev udlært i 1986 og er nu fuldmægtig i en bank i Erritsø. – Inge Søndergaard Larsen har tidligere været aktiv indenfor hestesport og har dyrket konkurrenceridning.

Evan Nicolai Kjelde tog HH-eksamen, hvorpå han blev uddannet i Privatbanken i Kolding. Siden 1995 har han arbejdet hos Nykredit og har fra 1997 været områdechef hos Nykredit, Fredericia.

IX.C.1.d.2)a)

Rikke Søndergaard Kjelde er født den 18. september 1995 i Kolding.

IX.C.1.d.2)b)

Simon Søndergaard Kjelde er født den 8. december 1997 i Kolding.

IX.C.1.e.

Else Lynnerup Jensen er født den 6. august 1938 i Fræer sogn. Hun blev gift den 8. juli 1961 i Støvring med Ernest Mayer Krustrup, der er født den 11. juni 1936 i Jerslev som søn af ejendomshandler Jens Krustrup og hustru Maria Mayer.

Bosat: Bentevej 44, Skørping.

Else Lynnerup Jensen gennemgik 7 års skolegang og var derefter ung pige i huset, bl.a. i en brugsforening og hos en læge. Siden giftermålet har hun været medhjælpende hustru.

Ernest Mayer Krustrup gennemgik 7 års skolegang. Han blev udlært i brugsforeningen i Jerslev, hvorpå han var kommis i Sdr. Kongerslev. Efter at have aftjent sin værnepligt havde han et ophold på Andelsskolen i Middelfart og blev siden ansat som uddeler i Fræer-Terndrup brugsforening. På et tidspunkt havde han Carlsberg depot i Bælum, og herpå købte han en skoforretning i Skørping, som han udvidede med sportsafdeling. Foruden forretningen i Skørping er han nu også indehaver af Vejgård Sko og Den Grønne Skobutik i Aalborg.

IX.C.1.e.1)

Jens Krustrup er født den 11. september 1973 i Aalborg.

Bosat: Algade 17, Aalborg.

Jens Krustrup tog 10. klasses eksamen og handelsskoleeksamen, hvorpå han blev uddannet i skobranchen i Randers. Derefter gennemgik han en 2-årig videregående uddannelse i en skobutik i Kiel, Tyskland. På nuværende tidspunkt er han bestyrer af forældrenes forretninger i Aalborg.

IX.C.2.

Else Kathrine Lynnerup er født den 5. oktober 1906 på Skivum Mark, Skivum sogn, og hun døde ca. 1939 i Århus. Hun blev gift den 5. august 1927 i Aars med Harald Jensen. Han er født den 28. juni 1905 i Aars sogn som søn af husmand Hans Peter Jensen og hustru Kristiane Emilie Hansen, og han døde i Århus.

Harald Jensen var brolægger i Århus. Han gik meget op i sin kolonihave.

Harald Jensen blev gift anden gang med Astrid.

IX.C.2.a.

Hans Peter Jensen er født den 23. juli 1927 i Sjøstrup, Aars sogn, og han døde den 5. juli 1985 i Tårnby. Han blev gift den 21. juni 1952 i København med Elna Rasmussen Rørth, der er født den 6. september 1933 i Odder som datter af blikkenslager Laurits Johan Rørth og hustru Margrethe Nikoline Christine Berensen.

Bosat: Bøllundvej 22, Kastrup.

Hans Peter Jensen flyttede til København i 1949 og arbejdede ved Amagerbanen. Senere fik han ansættelse på en papirfabrik. Han blev omskolet flere gange men måtte opgive at arbejde og blev tilkendt invalidepension ca. 1964.

Elna Rasmussen Rørth gik på Tårnby skole og Sundbyøster skole, i alt 10 år. Herefter arbejdede hun i børnehaven og på Toms Chokoladefabrik. Siden gik hun med morgenaviser på Amager i 27 år.

IX.C.2.a.1)

Heidi Jensen er født den 7. november 1952 i København, Filips sogn. Hun blev gift den 31. juli 1976 i Tårnby kirke med Ole Skriver, der er født den 2. januar 1950 i Tårnby som søn af lærer/ejendomsmægler Aksel Skriver og hustru Lillian Meyer.

Bosat: Suezvej 15, Kastrup.

Heidi Jensen tog realeksamen fra Pilegårdskolen i Tårnby i 1969 og studentereksamen fra

Tårnby gymnasium i 1972, hvorpå hun læste til lærer på Frederiksberg seminarium og blev dimitteret i 1976. Hun har siden været ansat som lærer på Tårnbygårdskolen.

Ole Skriver tog realeksamen fra Pilegårdskolen, og efter at have gennemgået den 1-årige værkstedsskole samt været i praktik indenfor byggeri i 1 1/2 år begyndte han at læse til bygningsingeniør på Københavns Teknikum. Han blev dimitteret i 1973 og aftjente derpå sin værnepligt ved ingeniørtropperne. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse som ingeniør hos Chevron. I 1977 begyndte han at læse til lærer på Skovlunde aftenseminarium, hvorfra han blev dimitteret 3 1/2 år senere. De følgende 8 år var han lærer på Tårnbygårdskolen, og han har siden været ansat på Pilegårdskolen.

IX.C.2.a.1)a)

Rikke Skriver er født den 30. marts 1976 i København, Helligkors sogn.

Bosat: Frederiksborgvej 29, København NV.

Rikke Skriver er sygeplejerskestuderende.

IX.C.2.a.1)b)

Stine Skriver er født den 5. august 1978 i København, Helligkors sogn.

IX.C.2.a.1)c)

Trine Skriver er født den 22. februar 1985 i København.

IX.C.2.a.1)d)

Tilde Skriver er født den 16. februar 1988 i København.

IX.C.2.a.2)

Lone Anne Jensen er født den 31. maj 1957 i Tårnby sogn. Hun blev gift den 1. august 1992 i Tårnby med Frank Erik Carlsen, der er født den 30. november 1959 på Rigshospitalet i København som søn af klaverbygger Bent Fabricius og oldfrue Elsemarie Estrid Carlsen.

Bosat: Egyptensvej 35, Kastrup.

Lone Anne Jensen afsluttede skolegangen efter 3. real fra Pilegårdskolen og har siden arbejdet i forretning.

Frank Erik Carlsen er oversergent.

IX.C.2.a.2)a)

Daniel Carlsen er født den 31. maj 1992 i Hvidovre.

IX.C.2.a.2)b)

Markus Carlsen er født den 22. juni 1995 i Hvidovre, og han døde som spæd.

IX.C.2.a.2)c)

Alexander Carlsen er født den 11. oktober 1996 i Hvidovre.

IX.C.2.b.

Ruth Karen Jensen er født den 28. september 1930 i Aars, og hun døde den 16. november 1988 i København. Hun blev gift den 30. december 1948 på Århus rådhus med Aksel Viggo Bach-Sørensen, der er født den 6. april 1926 i Århus som søn af remisearbejder Anders Peter Bach-Sørensen og hustru Bodil Christine Christensen. Ægteskabet blev ophævet i 1979.

Bosat: Militærvej 24, St. Magleby, Dragør.

Ruth Karen Jensen gik i skole i Århus, hvorpå hun var beskæftiget som syerske indtil 1960 og derefter medhjælpende hustru på restauranten.

Aksel Viggo Bach-Sørensen gik på Valdemarsgades skole i Århus i 7 år, hvorpå han var bydreng forskellige steder. Fra 1945 til 1948 sejlede han i udenrigsfart som dæksdreng og matros, og herpå blev han ansat som aspirant ved DSB i Århus. Han arbejdede ved DSB til 1959, sidst som togfører. Herpå købte han Kongelundskroen i St. Magleby, som han drev sammen med sin hustru til 1979. Derefter var han indehaver af Keller Bar i København 1981-1987. – Sin værnepligt aftjente han i Fredericia og Tyskland 1946-1947.

IX.C.2.b.1

Freddy Bach-Sørensen er født den 29. juni 1949 i Århus. Han blev gift første gang med Gitte Nielsen og anden gang med Solveig Nielsen.

Bosat: Spanien.

IX.C.2.b.1)a)

Jeppe Bach-Sørensen er født den 10. september 1977 i Dragør.

IX.C.2.b.2)

John Bach-Sørensen er født den 17. november 1963 i St. Magleby.

Bosat: 32 Slocum Street, New Port Ro. Island, USA.

John Bach-Sørensen er restauratør.

IX.C.3.

Martin Kristian Lynnerup er født den 11. november 1907 på Skivum Mark, Skivum sogn, og han døde den 1. december 1907 samme sted.

IX.C.4.

Martin Kristian Lynnerup er født den 14. juni 1909 på Skivum Mark, Skivum sogn, og han døde den 29. maj 1926 i Aars.

IX.C.5.

Dødfødt søn, født den 6. juni 1910 på Skivum Mark, Skivum sogn.

IX.C.6.

Kirstine Amalie Sofie Lynnerup er født den 5. maj 1912 på Skivum Mark, Skivum sogn. Hun blev gift den 21. september 1930 i Skivum kirke med Gunnar Vermund Nielsen. Han er født den 18. januar 1909 i Vegger, Skivum sogn, som søn af murermester Anders Peter Nielsen (Øland) og hustru Elsin Marie Carlsen, og han døde den 5. august 1978 på sygehuset i Farsø.

Bosat: Hvalpsundvej 25, Hedegårde, Nibe.

Kirstine Amalie Sofie Lynnerup gik i Skole i Aars, Skivum og Sjørup. Hun tjente på forskellige gårde, bl.a. i Blære og på Hvilsomgård i Kirketerp. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru ved landbruget.

Gunnar Vermund Nielsen gik i skole i Vegger. Allerede før sin konfirmation hjalp han sin far med at opdyrke 21 tdr. land hede, og i perioden 1930–1931 hjalp han derefter faderen med at opføre ejendommen, hvor han og hustruen flyttede ind den 1. januar 1931. Sideløbende med driften af landbruget gik han de første år ud som daglejer. På gården var der en kridtgrav, hvorfra der blev gravet kridt.

IX.C.6.a.

Helga Elsiné Nielsen er født den 4. november 1930 i Kirketerp, Veggerby sogn. Hun blev gift den 31. august 1952 i Bislev kirke med Peder Christian Pedersen, der er født den 22. maj 1928 i Skarp–Salling sogn som søn af landpost/husmand Anæus Marinus Pedersen og hustru Kristine Anine Metea Christensen.

Bosat: Aarsvej 55, Løgstør.

Helga Elsiné Nielsen gik i skole i Vegger i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning hjemme indtil giftermålet. Efter giftermålet har hun hjulpet med driften af gården og maskinstationen, bl.a. med telefonpasning og regnskabsføring.

Peder Christian Pedersen gik i skole i Skarp–Salling. Han var beskæftiget nogle år som landbrugsmedhjælper på hjemegnen, hvorpå han var ansat som traktorfører på en maskinstation. I 1956 overtog han fødehjemmet på 5 tdr. land, og desuden købte han yderligere 5 tdr. land jord. 2 år senere startede han egen maskinstation og tilkøbte endnu 6 tdr. land. I 1970 købte han to ejendomme på hhv. 20 og 25 tdr. land og har siden drevet landbrug og maskinstation. På et tidspunkt havde han 6 ansatte, heriblandt 2 sønner. Han købte i 1982 en gård på 60 tdr. land i Skarp–Salling, og i 1995 overdrog han driften af maskinstationen til sønnen Marius.

IX.C.6.a.1)

Marius Pedersen er født den 13. januar 1953 i Skarp–Salling. Han er gift med Birthe.

Bosat: Trædemarksvej 16, Skarp–Salling, Løgstør.

Marius Pedersen tog 9. klasses eksamen fra Bakkeskolen i Brøndum. Han var traktorfører og chauffør i faderens virksomhed til 1975, da han indkaldtes til militærtjeneste i Aalborg. Efter hjemsendelsen i 1976 var han beskæftiget en tid som chauffør i Herning og Kølkær. I 1995 overtog han driften af faderens maskinstation.

IX.C.6.a.1)a)

Dorthe Winther Pedersen er født den 5. december 1972 i Farsø.

IX.C.6.a.1)b)

Kamilla Winther Pedersen er født den 3. oktober 1977 i Farsø.

IX.C.6.a.2)

Bøgild Pedersen er født den 25. maj 1954 i Skarp–Salling sogn.

Bosat: Mallevej 25, Brøttrup, Ranum.

Bøgild Pedersen gennemgik 9 års skolegang og arbejdede derefter ved landbruget hjemme. I 1974 købte han Tjørnegården i Brøttrup på 37 tdr. land, som drives med planteavl. I 1993 forpagtede han af sin far 110 tdr. land, som ligeledes drives med planteavl.

IX.C.6.a.3)

Joan Pedersen er født den 2. maj 1957 i Skarp-Salling sogn. Hun blev gift den 7. oktober 1978 i Skarp-Salling kirke med Arne Nielsen Sahl, der er født den 7. august 1955 i Overlade sogn som søn af landmand Anker Nielsen Sahl og hustru Inga Christensen.

Bosat: Viborgvej 122, Ravnstrup, Løgstør.

Joan Pedersen tog 10. klasses eksamen og den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars, hvorpå hun var ung pige i huset i 1 år. I perioden 1976-1977 arbejdede hun i køkkenet på Vindblæs Kro, og i 1979-1980 var hun dagplejer i Overlade. Siden var hun beskæftiget som fabriksarbejder hos Løgstør Fiskeindustri, og fra 1986 har hun arbejdet på slagteri, først i Fjerritslev og fra 1996 på slagteriet i Aars. – Joan Pedersen spiller håndbold og har tillige fra 1982 virket som håndboldtræner.

Arne Nielsen Sahl gennemgik 8 års skolegang. I 1971 begyndte han som arbejdsmand på mejeriet i Ranum, og i 1982 blev han ansat som buschauffør på Løgstør-Aalborg ruten. Fra 1986 til 1990 var han chauffør hos Bent Andersen i Farsø, og han kørte nu igen på Løgstør-Aalborg ruten i ca. 5 år. Siden 1995 har han haft ansættelse hos vognmand Ole Søndergaard i Fjerritslev.

IX.C.6.a.3)a)

Caroline Nielsen Sahl er født den 5. juli 1978 i Overlade.

Hun tog 10. klasses eksamen fra Løgstør skole, og efter at have gået på teknisk skole i Aalborg i 1 år gennemgik hun uddannelse til klinikassistent og blev udlært sommeren 1998.

IX.C.6.a.3)b)

Rikke Nielsen Sahl er født den 10. januar 1981 i Overlade.

IX.C.6.b.

Sonja Adela Nielsen er født den 14. januar 1932 i Vegger, Skivum sogn. Hun blev gift den 6. april 1956 i Farstrup med Robert Emil Frank. Han er født den 3. januar 1902 i Oudrup som søn af arbejdsmand Johan Kristian Hilenius Frank og hustru Karen Marie Larsen, og han døde den 25. september 1978 i Farstrup.

Bosat: Viderupgårdsvej 1, Farstrup, Nibe.

Sonja Adela Nielsen gik i skole i Vegger. Fra 1948 var hun beskæftiget som køkkenmedhjælper på hhv. Sebbersund Kro og på restaurant Sølyst i Sebbersund. Efter at have været medhjælpende hustru drev hun eget vaskeri i Farstrup fra 1967 til 1977. Herpå var hun beskæftiget som fabriksarbejder på Løgstør Fiskeindustri til 1992.

Robert Emil Frank gennemgik almindelig skolegang. Han var beskæftiget en tid som landbrugsmedhjælper, hvorpå han blev uddannet som automekaniker. I en periode drev han eget værksted i Vegger, og i 1955 byggede han værksted i Farstrup ved Nibe. I 1962 solgte han forretningen og blev tilkendt pension.

IX.C.6.b.1)

Grete Frank er født den 10. september 1959 i Farstrup. Hun blev gift den 23. juni 1984 i Farstrup med Niels Aarup Møller Nielsen, der er født den 28. september 1958 i Svoldrup, Vognsild sogn, som søn af Søren Marius Møller Nielsen og hustru Anna Elfrida Larsen.

Bosat: St. Ajstrupvej 1, Sebbersund, Nibe.

Grete Frank er slagtermester, og Niels Aarup Møller Nielsen er formand.

IX.C.6.b.1)a)

Rasmus Møller Frank er født den 3. juni 1992 på sygehuset i Aalborg.

IX.C.6.c.

Tove Linda Nielsen er født den 30. august 1939 i Vegger, Skivum sogn. Hun blev gift den 1. april 1961 i Bislev kirke med Børge Jensen, der er født den 26. marts 1933 i V. Hassing sogn som søn af husmand Christen Anton Jensen og hustru Kristine Vilhelmine Jensen.

Bosat: Harald Lundsgade 3, Frederikshavn.

Tove Linda Nielsen gik i skole i Vegger i 7 år. Hun hjalp til hjemme hos forældrene indtil giftermålet, hvorefter hun var ansat som fabriksarbejder på Findus i Frederikshavn fra 1963 til 1993. I 1994 gik hun på efterløn.

Børge Jensen gik i skole i Gandrup i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper i Gandrup fra 1948 til 1953, hvorpå han aftjente sin værnepligt i Odense og Haderslev og hjemsendtes i 1955. De følgende år til 1958 var han landbrugsmedhjælper i Skivum, og han kom derpå i lære som maskinarbejder på Alpha Diesel i Frederikshavn, hvor han udlærtes i 1961 og arbejdede til 1993, da han gik på efterløn. – I årene fra 1990 til 1993 var han kontrollør på virksomheden.

IX.C.6.c.1)

Jan Bo Jensen er født den 20. august 1961 i Bislev. Han blev gift den 19. maj 1984 i Frederikshavn kirke med Susanne Larsen, der er født den 2. juli 1962 i Frederikshavn som datter af arbejdsmand Kurt Larsen og hustru Lilly Margrethe Christensen.

Bosat: Buen 34, Frederikshavn.

Jan Bo Jensen gik i skole i Frederikshavn i 8 år. I 1977 begyndte han som arbejdsdreng på Alpha Diesel, og året efter kom han i lære som maskinarbejder samme sted. Efter at være blevet udlært var han ansat på virksomheden til 1985, afbrudt af perioden 1983–1984, hvor han var arbejdsledig. I 1986 købte han en cykel- og motorværksted i Frederikshavn, som han drev til 1987, hvorpå han solgte og igen fik arbejde på Alpha Diesel. I perioden 1988–1989 var han ansat som maskinarbejder på Mekanord, og fra 1990 har han haft ansættelse hos Kofod og Christensen.

Susanne Larsen gik i skole i Frederikshavn i 10 år. Hun var ung pige i huset i Frederikshavn i 1 år, hvorpå hun havde ansættelse som fabriksarbejder på Findus fra 1981 til 1992. Hun har siden været hjemmearbejdende husmor.

IX.C.6.c.1)a)

John Michael Jensen er født den 16. marts 1985 i Frederikshavn.

IX.C.6.c.1)b)

Gitte Camilla Jensen er født den 11. marts 1989 i Frederikshavn.

IX.C.6.c.1)c)

Trine Jensen er født den 20. oktober 1994 i Frederikshavn.

IX.C.6.c.2)

Mette Majbrit Jensen er født den 10. september 1971 i Frederikshavn.

Bosat: Asylgade 5 B, Frederikshavn.

Mette Majbrit Jensen tog 9. klasses eksamen fra Fladstrand skole og i 1990 matematisk studentereksamen fra Frederikshavn gymnasium. Efter at have taget maskinteknisk værkstedskursus

på Aalborg tekniske skole var hun i praktik 1/2 år på MAN B&W Alpha Diesel i Frederikshavn, hvorpå hun læste til produktionsingeniør på Ingeniørhøjskolen Vestjysk Teknikum i Herning og blev dimitteret i 1995. Siden 1996 har hun været ansat som produktionsingeniør hos Post Danmark i Frederikshavn.

IX.C.6.d.

Ytting Boris Nielsen er født den 5. september 1941 i Vegger, Skivum sogn. Han blev gift den 29. juni 1963 på rådhuset i Nibe med Liss Lolholm Nielsen, der er født den 20. marts 1946 i Lundby som datter af landmand Karl Nielsen og hustru Martine Svendsen.

Bosat: Hvalpsundvej 25, Vegger, Nibe.

Ytting Boris Nielsen gik i skole i Vegger i 7 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper fra 1955 til 1960, og efter at have aftjent sin værnepligt på Nr. Uttrup kaserne, hvorfra han hjemsendtes i 1962, stod han i lære som skibsbygger på Frederikshavn Værft og blev udlært i 1966. Han var ansat på værftet til 1974, hvorpå han var traktorfører på Vindblæs Maskinstation til 1980, da han fik ansættelse som chauffør hos Carsten Holm Jensen i Skarp-Salling. Siden 1983 har han drevet egen maskinstation i Vegger under navnet Ytting Maskinstation. – Ytting Boris Nielsen var formand for borgerforeningen i Vegger fra 1985 til 1993. Siden 1993 har han været formand for brugsforeningen i Vegger.

Liss Lolholm Nielsen gennemgik 7 års skolegang i hhv. Lundby og Farstrup. Desuden havde hun et ophold på Havbro ungdomsskole i 1961. Hun var ung pige i huset 1962–1963, hvorpå hun var ansat som fabriksarbejder på Findus i Frederikshavn til 1974. De følgende år til 1976 arbejdede hun på Løgstør Fiskeindustri, hvorefter hun var dagplejer i Skarp-Salling til 1983. Siden har hun været medhjælpende hustru på maskinstationen. – Liss Lolholm Nielsen er kasserer for Vegger rideskole.

IX.C.6.d.1)

Carsten Ytting Nielsen er født den 19. oktober 1963 i Hørmested. Han blev gift den 3. september 1994 på Aars rådhus med Susanne Jacobsen, der er født den 31. august 1964 i Gistrup, Nøvling sogn, som datter af arbejdsmand Henning Jacobsen og hustru Ellen Agnete Elise Christensen.

Bosat: Bandsholmsvej 2, Havbro, Aars.

Carsten Ytting Nielsen gik i skole i Ravnshøj og Skarp-Salling, hvorpå han havde ophold på Stidsholt ungdomsskole 1976–1977 og på Havbro ungdomsskole 1977–1978. Derefter var han arbejdsdreng på et metalstøberi i Blære i ca. 1 år og på Sandemans Møbelfabrik i Ranum i omkring 1 år. Efter at have aftjent sin værnepligt på Nr. Uttrup kaserne 1983–1984 havde han forskelligt arbejde i hhv. Aars og Vegger. Siden 1988 har han arbejdet på faderens maskinstation i Vegger. – I 1989 tog han kloakmestereksamen.

Susanne Jacobsen tog 9. klasses eksamen fra Gl. Lindholm skole i 1980 og HH-eksamen fra Aalborg handelsskole i 1983. Herpå var hun beskæftiget på kontoret hos bl.a. Poul Larsen Export-Import i Aars og ved Aars kommune samt på Aars postkontor. Fra 1988 til 1990 gennemgik hun uddannelse til teknisk assistent og var i praktik hos Gunnar Nielsen A/S i Aars. I perioden 1990–1991 var hun syerske hos Kortex i Aars, og herpå fik hun ansættelse som kontorassistent og EDB-ansvarlig hos dam-bré furniture, Ullits.

IX.C.6.d.2)

Flemming Lolholm Nielsen er født den 12. november 1966 i Elling ved Frederikshavn.

Bosat: Ågade 45, Vegger, Nibe.

Flemming Lolholm Nielsen tog 9. klasses eksamen og gennemgik EFG-basisåret indenfor jern og metal. Fra 1983 har han arbejdet på faderens maskinstation, bortset fra vinterperioderne 1994 og 1995, hvor han kørte som langturschauffør.

IX.C.6.d.3)

Anders Ytting Lolholm Nielsen er født den 19. marts 1973 i Kvissel ved Frederikshavn.

Bosat: Rysensteensgade 1, København.

Anders Ytting Lolholm Nielsen tog matematisk studentereksamen fra Aalborg katedralskole i 1989 og gik derefter på Aalborg sportshøjskole, hvor han blev certificeret fitness-instruktør i 1991. I 1992 flyttede han til København for at arbejde som sportsinstruktør, og desuden er han deltidsbeskæftiget som tjener på Cafe Sebastian. Medens han har været bosat i København har han bl.a. arbejdet 4 måneder i New York og 4 måneder i Schweiz.

IX.C.6.e.

Hardy Lynnerup Nielsen er født den 12. maj 1951 i Vegger, Skivum sogn. Han blev gift den 4. juni 1994 på rådhuset i Frederikshavn med Conni Jensen, der er født den 4. juni 1954 i Nr. Lyngby ved Løkken som datter af havnearbejder Jens Christian Jensen og hustru, fabriksarbejder Karen Margrethe Ottesen.

Bosat: Kløvervej 23, Frederikshavn.

Hardy Lynnerup Nielsen gik i skole i Vegger, Bislev og Nibe, i alt 10 år. Han blev udlært som bager hos Hans Christensen i Vegger, hvorpå han var ansat som bagersvend hos Søe Pedersen i Brønderslev fra 1972 til 1975. De følgende år til 1978 var han bager på Thulebasen i Grønland, og han flyttede nu til Frederikshavn og blev ansat som fabriksarbejder på Findus. Siden 1981 har han været specialarbejder på Alpha Diesel i Frederikshavn. – Hardy Lynnerup Nielsen er medlem af Frederikshavn fugleforening.

Conni Jensen gik i skole i Bjergby-Mygdal, i alt 9 år. Hun var ung pige i huset 1970-1971, hvorefter hun var ansat som syerske hos Poly i Øster Vrå fra 1973 til 1976. De følgende år til 1980 var hun fabriksarbejder hos Skagerak Sildefabrik i Hirtshals, hvorpå hun havde ansættelse på Findus i Frederikshavn til 1988. Siden har hun været beskæftiget på Sæby Fiskeindustri.

Conni Jensen har fra et tidligere ægteskab datteren Hanne Godsk Andersen, født den 16. december 1973 i Hjørring. Hun lever sammen med Lars Kjeldsen og er bosat Odinsvej 49, Frederikshavn.

IX.C.6.e.1)

Karina Lynnerup Nielsen er født den 11. august 1978 i Frederikshavn.

IX.C.6.e.2)

John Lynnerup Nielsen er født den 30. maj 1985 i Frederikshavn.

IX.C.7.

Dødfødt søn, født den 26. maj 1914 i Aars.

IX.C.8.

Anna Mette Lynnerup er født den 7. juni 1920 i Aars. Hun blev gift den 1. december 1946 i Aars kirke med Aage Nielsen. Ægteskabet blev ophævet i 1959.

Bosat: Himmerlandsgade 116 P, Aars.

Anne Mette Lynnerup gik i skole i Aars i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning, bl.a. hos sin halvsøster i Århus. I 1939 begyndte hun at arbejde på en sækkefabrik i Århus, og fra 1951 til 1983 var hun servitrice i Århus Hallen og på Varna.

I ægteskabet er plejedatteren Lise.

IX.C.9.

Anton Olsen Lynnerup er født den 23. september 1921 i Aars, og han døde den 14. oktober 1969 i Pandrup, Jetsmark sogn. Han blev gift den 25. november 1951 i Jetsmark kirke med Ruth Christensen, der er født den 15. februar 1932 i Pandrup som datter af vejmand Søren Marinus Christensen og hustru Else Marie Kristine Andreassen.

Bosat: Klostergade 9, Pandrup.

Anton Olsen Lynnerup gik i skole i Aars i 7 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper til 1949, hvorpå han flyttede til Pandrup og blev medhjælper i søsteren og svogerens kiosk. Her arbejdede han til 1951, da han startede egen blomsterforretning, som han drev til 1969.

Ruth Christensen gik i skole i Pandrup i 7 år. Hun var ung pige i huset og medhjælper hos Tatol i Pandrup, hvorpå hun i 1950 kom i lære som ekspeditrice hos Schou og Tatol i Hjørring. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru og sideløbende afløser på telefoncentralen i Pandrup. Efter ægtefællens død videredrev hun blomsterforretningen til 1972, da hun måtte holde op med at arbejde på grund af sygdom.

IX.C.9.a.

Bente Lynnerup er født den 5. april 1954 i Pandrup, Jetsmark sogn. Hun blev gift den 1. juli 1978 i Jetsmark kirke med Keld Østergaard, der er født den 14. marts 1954 i Kås, Jetsmark sogn, som søn af mejeribestyrer Johannes Østergaard og hustru Marie Hansen.

Bosat: Digtervænget 63, Mariager.

Bente Lynnerup gik i skole i Pandrup og Jetsmark, i alt 10 år. Efter at have taget HF-eksamen fra gymnasiet i Nørresundby i 1974 gennemgik hun uddannelse til sygeplejerske på sygehusene i Aalborg og blev færdiguddannet i 1978. De følgende år til 1985 arbejdede hun på sygehuset i Randers, og herpå var hun hjemmesygeplejerske i Mariager kommune til 1995. Siden har hun været ansat som sygeplejerske på dialyseafdelingen på Randers sygehus.

Keld Østergaard gik i skole i Kås i 10 år, og efter at have taget HF-eksamen fra gymnasiet i Nørresundby i 1973 læste han til lærer på seminarieret i Aalborg og blev dimitteret i 1978. Han har siden været ansat som lærer på Gjerlev-Enslev skole og er nu souschef samme sted. – I årene 1977–1987 virkede han som fodbolddommer.

IX.C.9.a.1)

Lotte Østergaard er født den 8. marts 1979 på sygehuset i Randers.

Bosat: Digtervænget 63, Mariager.

Lotte Østergaard tog 9. klasses eksamen fra Mariager skole og 10. klasse på Himmelbjergegnens natur- og idrætsefterskole og går nu på gymnasiet i Hobro.

IX.C.9.a.2)

Lasse Østergaard er født den 27. december 1981.

IX.C.9.b.

Jørgen Olsen Lynnerup er født den 3. maj 1957 i Pandrup, Jetsmark sogn. Han blev gift den 16. maj 1987 i Jetsmark kirke med Lisbet Ørum, der er født den 26. januar 1957 i Hasseris sogn som datter af tømrer Karl Aage Ørum og hustru Edel Margrethe Nielsen.

Bosat: Fruensgårdsvej 2, Pandrup.

Jørgen Olsen Lynnerup gik i skole i Pandrup og Jetsmark, i alt 10 år. Dernæst gik han på handelsskole i Aalborg, og i 1977 blev han ansat som kontorelev hos ejendomshandler Willy Pedersen i Pandrup. Efter at være blevet udlært arbejdede han samme sted til 1984, hvorpå han havde ansættelse hos P.A. Knudsen i Brønderslev de følgende år til 1989. Siden har han været

selvstændig ejendomsmægler i Pandrup, hvor han driver forretningen Boligcentret Jørgen Lynnerup.

Lisbet Ørum gik på Kærby skole og Hobrovejens skole i Aalborg, i alt 10 år. Efter at have taget HF-eksamen fra gymnasiet i Hasseris tog hun HH-eksamen på handelsegymnasiet i Aalborg og blev i 1977 ansat som elev hos Provinsbanken. Fra 1985 har hun været ansat i Den Danske Bank i Pandrup.

IX.C.9.b.1)

Jeppørum Lynnerup er født den 10. september 1985 i Pandrup.

IX.C.9.b.2)

Tobias Ørum Lynnerup er født den 4. januar 1989 i Pandrup.

IX.C.10.

Erna Ruth Lynnerup er født den 28. maj 1923 i Aars. Hun blev gift med Ejner Andersen.

IX.C.10.a.

Vibeke Lynnerup er født den 27. marts 1948 på fødselsstiftelsen i Århus. Hun blev gift i 1969 med Carl Arthur Mortensen. Ægteskabet blev ophævet ca. 1989, og hun blev derefter gift anden gang den 31. august 1991 på herregården Bratskov i Brovst med Torben Madsen Storgaard, der er født den 4. juli 1948 som søn af gårdejer Thorrid Storgaard og hustru Magda Clausen.

Bosat: Under Gyden 3, Torslev, Brovst.

Vibeke Lynnerup gennemgik 7 års skolegang og tjente derefter på landet i 4 år. Herpå arbejdede hun på fabrik i nogle år, hvorefter hun drev egen gartnerforretning i 7 år. Dernæst var hun dagplejer. I 1994 tog hun uddannelsen som social- og sundhedshjælper og er nu ansat som sådan ved Brovst kommune. – Vibeke Lynnerup sidder i bestyrelsen for Skovsgård-Brovst havekreds under Jysk Haveselskab.

Torben Madsen Storgaard gennemgik 7 års skolegang og havde desuden et ophold på Bælum ungdomsskole i 1964. Han gennemgik uddannelse ved landbruget med ophold på Lundbæk landbrugsskole 1970–1971. Sin værnepligt aftjente han i Vordingborg i 1972. Han drev sit fødehjem, Søndergård, i nogle år, hvorpå han solgte ejendommen og arbejdede nogle år ved landbruget. På nuværende tidspunkt er han beskæftiget hos en brøndborer.

IX.C.10.a.1)

Lene Kirstine Mortensen er født den 9. april 1972 på sygehuset i Brovst. Hun lever sammen med Kenneth Jensen, der er født den 20. februar 1971 i Aalborg som søn af smed Torben Jensen og hustru, dagplejer Jytte Jensen.

Bosat: Sportsvænget 4, Biersted, Åbybro.

Lene Kirstine Mortensen tog 9. klasses eksamen og gennemgik EFG-basisåret indenfor servicefag. Siden blev hun uddannet som frisør i Fjerritslev, og hun er nu ansat hos Klippestenen i Aalborg.

Kenneth Jensen tog 9. klasses eksamen, hvorpå han blev uddannet som klejnsmed.

IX.C.10.a.1.)a)

Sille Lykke Jensen er født den 18. september 1997 i Aalborg.

IX.C.10.a.2)

Søren Christian Mortensen er født den 1. maj 1975 på sygehuset i Aalborg.

Bosat: Stationsvej 1, Brovst.

Søren Christian Mortensen tog 10. klasses eksamen fra Skovsgård skole, hvorpå han blev uddannet som klejnsmed. Dernæst aftjente han sin værnepligt ved beredskabskorpset i Thisted og var udstationeret i Polen under oversvømmelserne i 1997.

IX.C.10.b.

Jens Juhl Andersen.

Bosat: Solsortevej 2A, Tranum, Brovst.

IX.C.10.c.

John Lynnerup Andersen er født den 13. marts 1968 på sygehuset i Aalborg. Han blev gift den 7. marts 1998 i Sebbø Klosterkirke med Anne-Mette Lolholm Møller, der er født den 5. oktober 1973 på sygehuset i Nibe som datter af specialarbejder Willy Møller og hustru Maja Lolholm Nielsen.

Bosat: Nymøllevej 22, Barmer, Nibe.

John Lynnerup Andersen tog 10. klasses eksamen og blev derpå uddannet som smed.

IX.C.10.d.

Karsten Andersen.

Bosat: Mejerivej 2, Bislev, Nibe.

IX.C.11.

Oda Lynnerup er født den 24. januar 1925 i Aars. Hun blev gift den 28. februar 1943 i Aars kirke med Peter Harbo, der er født den 7. december 1922 i Bjørnstrup, Gundersted sogn, som søn af landmand Peder Christian Pedersen og hustru Gertrud Marie Larsen.

Bosat: Nibevej 28, Aars.

Oda Lynnerup gik i skole i Aars i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Hun har siden været hjemmearbejdende husmor, afbrudt af perioden 1959–1972, hvor hun havde ansættelse som tarmreenser på slagteriet i Aars.

Peter Harbo gik 7 år på friskolen i Bjørnstrup, hvorpå han var beskæftiget ved landbruget hjemme til 1939. De følgende år til 1941 var han landbrugsmedhjælper i Ølgod, og derpå var han chauffør hos Alfred Jepsen i Aars i ca. 1 år. I 1943 var han indkaldt til militærtjeneste i Svendborg, og i 1946 startede han en mælkeforretning i Skive. Han afhændede forretningen året efter og drev derpå vognmandsforretning i Gandrup. Fra 1949 til 1953 havde han kiosk i Pandrup, og han drev nu ejendommen Ny Dalgård i Støvring 1953–1955. Herefter var han chauffør hos Kosangas i Aars til 1960, da han blev ansat på slagteriet i Aars. Her arbejdede han til 1986, da han gik på efterløn.

IX.C.11.a.

Jens Peder Harbo er født den 2. juni 1943 i Aars. Han blev gift den 13. maj 1967 i Aars kirke med Karen Herdis Andersen, der er født den 11. september 1946 i Binderup sogn som datter af murer Niels Christian Andersen og hustru Sine Kathrine Sørensen.

Bosat: Søndergade 16, Farsø.

Jens Peder Harbo gennemgik 7 års skolegang og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper i nogle år. Som 18-årig kom han i lære som bager, men på grund af meleksem måtte han

afbryde uddannelsen, og efter at have aftjent sin værnepligt stod han i lære som butiksslagter. Siden var han slagter 1 1/2 år i brugsforeningen i Karup, og i 1972 købte han en slagterforretning i Farsø. Fra 1989 har han drevet slagterforretning i Rådhuscentret. – Jens Peder Harbo har siddet i bestyrelsen for bl.a. handelsstandsforeningen og oplysningsforbundet.

Karen Herdis Andersen gennemgik 8 års skolegang, hvorpå hun stod i lære i en manufakturforretning og var ansat samme sted indtil giftermålet. Siden har hun været medhjælpende hustru i slagterforretningen.

IX.C.11.a.1)

Brian Harbo er født den 13. april 1968 i Karup. Han lever sammen med Betina Norvin Jensen, der er født den 19. december 1973 i Randers som datter af forretningsfører Knud Jensen og hustru, forretningsindehaver Ingelise Norvin.

Bosat: Solvangen 27, Aalborg SØ.

Brian Harbo tog HH-eksamen fra handelsskolen i Aars 1987, hvorpå han blev uddannet i Aars Bank. I 1995 blev han ansat som livs- og pensionsassurandør hos Alka i Aalborg, hvor han var beskæftiget i 1 1/2 år. Derefter fik han ansættelse som sparekasseassistent i Sparekassen Himmerland i Støvring. 5 måneder senere blev han udnævnt til souschef og beklædte denne stilling til januar 1998, da han blev boligkonsulent hos Nykredit i Aalborg.

Betina Norvin Jensen tog folkeskolens afgangseksamen fra Farsø skole i 1990 og blev derpå butiksuddannet hos Salling i Aalborg. Siden 1995 har hun været ansat hos Matas i Bispensgade, hvor hun nu er 1. dame i parfumeafdelingen.

IX.C.11.a.2)

Allan Harbo er født den 31. marts 1971 i Aars. Han lever sammen med Marianne Brix, der er født den 18. december 1972 i Århus som datter af murer Bjarne Brix og hustru, lægesekretær Edith Jensen.

Bosat: Vitus Berings Vej 40, Aalborg SØ.

Allan Harbo blev udlært som bygningsnedker i 1991 og arbejdede som svend til august 1992, hvorpå han læste til bygningsingeniør på universitetet i Aalborg og blev dimitteret i januar 1997. Siden april 1997 har han været ansat som ingeniør på Limtræ Lilleheden i Hirtshals.

Marianne Brix tog HH-eksamen fra handelsskolen i Aalborg i 1993, hvorpå hun var beskæftiget en periode som pædagogmedhjælper. Dernæst stod hun i lære som salgsassistent i en skoforretning. Hun er nu ansat som salgsassistent hos Babysam.

IX.C.11.a.2)a)

Line Brix Harbo er født den 13. oktober 1997 i Aalborg.

IX.C.11.b.

Torben Harbo er født den 11. april 1946 i Bjørnstrup, Gundersted sogn. Han blev gift den 28. januar 1995 i Blære kirke med Inger Borup Nielsen, der er født den 9. september 1943 i Grønnerup, Strandby sogn, som datter af vognmand Niels Borup Nielsen og hustru Maren Kirstine Sørensen.

Bosat: Skolevænget 8, Blære, Aars.

Torben Harbo gik i skole i Bjørnstrup og Støvring. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper i ca. 1 år, hvorpå han stod i lære som pøsemager på svineslagteriet i Aars. Efter at have aftjent sin værnepligt i Århus og Nymindegab 1965–1966 var han beskæftiget som slagteriarbejder i bl.a. Bjerringbro og Hadsten. I 1970 arbejdede han 1/2 år på Thulebasen i Grønland, og de følgende år til 1973 var han ansat på kreaturslagteriet i Aalestrup. Han var nu mestersvend i

Hadsund i ca. 3 år og på slagteriet i Aars i ca. 5 år, hvorefter han fra 1981 til 1996 var slagteriarbejder på Danish Crown i Aars, og han har siden arbejdet på Aars Slagteri. – Desuden har han i en periode undervist på teknisk skole.

Inger Borup Nielsen gik i skole i Flejsborg i 7 år. Hun var ung pige i huset i nogle år, afbrudt af et ophold på Havbro ungdomsskole. Fra 1963 til 1968 var hun beskæftiget som butiksslagter i Oksbøl, og i 1968 begyndte hun som montrice hos Lyngsø i Aars. Siden 1972 har hun været værkfører samme sted.

Inger Borup Nielsen har datteren Anja Benita Borup Nielsen, født den 4. juni 1965. Hun er gift med Peter Vad Nielsen og har børnene Marie Terese, Marianne og Lotte.

IX.C.11.b.1)

Annette Nøhr Jespersen er født den 1. april 1968 i Nibe.

Hun er sygeplejerske.

IX.C.11.c.

Irma Harbo er født den 12. oktober 1949 i Pandrup. Hun blev gift i 1968 med Ottwin Josef Schreiner, der er født den 16. juni 1944 i Heilbronn, Tyskland. Ægteskabet blev ophævet i 1982, og Irma Harbo blev derefter gift anden gang den 10. maj 1986 i Foulum med Claus Storm, der har fået slettet efternavnet Nielsen. Han er født den 19. februar 1948 i Hobro som søn af vaskeriejer Robert Nielsen og hustru Kirstine Storm.

Bosat: Kong Christians Vej 6, Aars.

Irma Harbo tog realeksamen i 1967 og var derefter beskæftiget som hhv. sygehjælper og ekspeditrice i Tyskland. Siden blev hun uddannet som advokatsekretær og arbejdede som sådan til 1974, da hun blev ansat ved Aars kommune som leder af ejendomsbeskatningen. Siden juni 1986 har hun været ansat hos Nykredit, først som kunderådgiver og fra 1994 som boligkonsulent.

Claus Storm blev udlært som mekaniker og arbejdede derefter som falckredder i 16 år. Dernæst var han brandmand på basen i Sdr. Strømfjord på Grønland en periode. Siden december 1993 har han været ansat som faglærer på teknisk skole i Aalborg.

IX.C.11.c.1)

Frank Harbo Schreiner er født den 4. marts 1969 i Aars. Han lever sammen med Susanne Andersen, der er født den 1. december 1971 i Høje Taastrup sogm datter af buschauffør Hans Peter Kurt Andersen og hustru Sonja Haagensen.

Bosat: Peder Billesvej 1, Holbæk.

Frank Harbo Schreiner tog folkeskolens afgangsprøve fra Østermarkskolen i Aars og i 1988 HH-eksamen fra handelsskolen i Aars. Herefter arbejdede han indenfor fiskeindustrien på Island og på basen i Sdr. Strømfjord på Grønland, inden han i 1989 begyndte at læse HA-jur. ved AUC. Han læser nu til cand. merc. jur. Sideløbende med studierne har han haft forskellige jobs i industrivirksomheder, og på nuværende tidspunkt arbejder han på Toms Chokoladefabrik i Ballerup.

Susanne Andersen tog folkeskolens afgangsprøve fra Søndre skole i Holbæk, og efter at have gennemgået EFG-basisåret indenfor handel og kontor på handelsskolen i Aars arbejdede hun ca. 5 år i en møbelvirksomhed i Aars. Derefter blev hun uddannet som salgsassistent hos Bosch A/S i Ballerup. Hun er nu ansat som prisanalytiker hos Bosch.

IX.C.11.c.2)

Kent Harbo Schreiner er født den 13. august 1973 i Farsø.

Bosat: Kong Christians Vej 6, Aars.

Kent Harbo Schreiner tog 9. klasses eksamen og gennemgik EFG-basisåret indenfor handel og kontor, hvorpå han blev uddannet i en tøjforretning. Efter at have aftjent sin værnepligt i hæren, hvorfra han hjemsendtes som sergent, påbegyndte han uddannelse i en grovvarevirksomhed.

IX.C.11.d.

Henning Harbo er født den 16. juni 1951 i Pandrup.

Bosat: Keldgårdsvej 80, Aars.

Henning Harbo er slagter.

IX.C.12.

Kaj Erling Lynnerup er født den 4. juli 1927 i Aars, og han døde den 30. september 1988 i Aars. Han blev gift den 25. juli 1948 i Ravnkilde kirke med Lilly Valborg Mogensen, der er født den 26. oktober 1927 i Ravnkilde som datter af landmand Peder Mogensen og hustru Kirstine Marie.

Bosat: Højvang 15, Aars.

Kaj Erling Lynnerup gennemgik 7 års skolegang. Han kom ud at tjene ved landbruget allerede som 12-årig og arbejdede desuden i tørvemose samt forskellige andre steder. Som 23-årig blev han ansat på slagteriet, hvor han var beskæftiget i 37 år og derefter gik på efterløn.

Lilly Valborg Mogensen gennemgik 7 års skolegang. Hun tjente ude et par år og arbejdede desuden i tørvemosen. Efter giftermålet havde hun forskellige småjobs, hvorpå hun arbejdede på mejeriet i 7 år og på et plejehjem i 12 år. Som 64-årig blev hun pensioneret.

IX.C.12.a.

Birthe Yrsa Lynnerup er født den 19. september 1948 i Aars.

Bosat: Stenildvadparken 2, Aars.

Birthe Yrsa Lynnerup gik i skole i Aars i 9 år. I 1965 kom hun i lære som ekspedient hos Eriksen Sko i Aars og var beskæftiget her indtil giftermålet. Efter at have været hjemmearbejdende husmor i ca. 4 år fik hun ansættelse hos Brdr. Gram i Vojens, hvor hun var beskæftiget til 1973. I perioden 1977–1978 var hun dagplejer i Vojens, og i 1981 flyttede hun til Aars og blev ansat på Danpo. Senere var hun beskæftiget i kantinen på Aars Slagteri. Fra 1994 har hun været ansat som kantineleder på Danpo.

IX.C.12.a.1)

Jens Ipsen er født den 8. juni 1968 i Aars. Han blev gift den 7. august 1993 i Aars kirke med Gitte Bach Christensen, der er født den 2. april 1965 i Aars som datter af post Leif Christensen og hustru, fabriksarbejder Grethe Bach.

Bosat: Park Alle 4, Aars.

Jens Ipsen gik i skole i Aars i 9 år, og efter at have været elev på teknisk skole i 1 år stod han i lære som elektriker hos Jens Nørgaard i Årdestrup. I perioden 1990–1991 var han ansat hos Søren T. Lyngsø i Aars, og han har siden haft ansættelse hos Himmerlands Elforsyning. – Hans hobby er fodbold.

Gitte Bach Christensen gik i skole i Aars i 9 år, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen stod hun i lære som ekspedient hos Stabels Boligtekstil i Aars. Hun arbejdede i forretningen til 1992 og har siden været ekspeditrice hos Huset i Arden.

IX.C.12.a.1)a)

Simon Bach Ipsen er født den 16. januar 1992 i Farsø.

IX.C.12.a.1)b)

Andreas Bach Ipsen er født den 2. august 1995 i Farsø.

IX.C.12.a.2)

Henrik Ipsen er født den 30. juni 1973 på sygehuset i Gram. Han lever sammen med Trine Poulsen, der har fået navneændring fra Nielsen. Hun er født den 17. februar 1975 på sygehuset i Farsø som datter af Flemming Nielsen og Marianne Poulsen.

Bosat: Karen Blixensvej 58, Silkeborg.

Henrik Ipsen tog 9. klasses eksamen fra Aars skole og HH-eksamen fra handelsskolen i Aars, hvorpå han blev uddannet som ekspedient i en sportsforretning. Han er nu professionel fodboldspiller i Silkeborg.

Trine Poulsen tog 10. klasses eksamen fra Hornum skole og den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars, hvorpå hun blev udlært i en farvehandel på Sjælland.

IX.C.12.a.2)a)

Mathias Ipsen er født den 14. januar 1997 i Silkeborg.

IX.C.12.b.

Per Ove Lynnerup er født den 27. juli 1950 i Aars. Han blev gift den 27. juli 1973 på rådhuset i Aars med Ane Marie Nielsen, der er født 3. juni 1953 i Hasseris. Ægteskabet blev ophævet i 1991.

Bosat: Mejsevej 23, Aars.

Per Ove Lynnerup gik i skole i Aars i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper hos Holger Mikkelsen i Sjøstrup i ca. 2 år, hvorpå han arbejdede på en maskinstation i Gislum 1966–1968. De følgende år til 1970 var han specialarbejder på Aalborg Værft, og herefter var han ansat som specialarbejder hos H.E.F. i Aars til 1986 og dernæst en kort periode på varmeværket i Aars. Siden 1987 har han haft ansættelse hos Jysk Telefon Aars.– Per Ove Lynnerup var tillidsmand hos H.E.F. 1977–1981 og har været tillidsmand hos Jysk Telefon fra 1994.

Ane Marie Nielsen er fabriksarbejder.

IX.C.12.b.1)

Marie Louise Lynnerup er født den 13. marts 1973 i Farsø.

Bosat: Hold-an Vej 75, Ballerup.

Marie Louise Lynnerup gik på Østermarksskolen i Aars i 10 år og derefter på handelsskolen i Aars, hvorfra hun tog HH-eksamen i 1993. Hun har siden været ansat hos Plantedirektoratet i Lyngby, hvor hun blev udlært som kontorassistent i 1995.

IX.C.12.b.2)

Jesper Lynnerup er født den 22. august 1977 på sygehuset i Farsø. Han lever sammen med Lone Havbro, der er født den 15. juni 1978 på sygehuset i Farsø som datter af chauffør John Jensen Havbro og hustru, frisør Yrsa Mortensen.

Bosat: Kong Haraldsvej 6 D, Aars.

Jesper Lynnerup er chauffør.

IX.C.13.

Ingerlise Lynnerup er født den 16. december 1929 i Aars. Hun blev gift den 28. maj 1950 i Aars kirke med Hans Villy Mikkelsen, der er født den 28. januar 1928 i Vindblæs som søn af arbejds-

mand Otto Mikkelsen og hustru Ane Kristine Poulina Jensen.

Bosat: Vestervang 4 A, Aars.

Ingerlise Lynnerup gik i skole i Aars i 7 år, hvorpå hun var ung pige i huset indtil giftermålet. Efter at have været hjemmearbejdende husmor i 13 år fik hun i 1963 ansættelse som tarmreenser på Aars og Omegns Andelsslagteri. Her var hun beskæftiget til 1981, og hun har siden været hjemmearbejdende.

Hans Villy Mikkelsen gik i skole i Hyllebjerg i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper fra 1942 til 1949, og efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg og Aalborg 1949–1950 arbejdede han på en fabrik i Aars til 1954. De følgende år til 1988 var han ansat som specialarbejder på Aars og Omegns Andelsslagteri.

IX.C.13.a.

Finn Ulrik Mikkelsen er født den 1. september 1950 i Aars. Han blev gift den 12. september 1970 i Sønderup kirke med Alis Nørgaard, der er født den 29. april 1952 i Årestrup som datter af landmand Holger Nørgaard og hustru Elly Marie Larsen.

Bosat: Lindevej 2, Assens, Mariager.

Finn Ulrik Mikkelsen gik i skole i Aars i 7 år. Han blev udlært som møbelpolstrer hos Poul Poulsen i Aars, og efter at have aftjent sin værnepligt i Fredericia og Viborg i 1971 flyttede han i 1972 til Mariager og fik arbejde som møbelpolstrer. I 1988 startede han virksomheden Hadsund Polsterværksted, som han siden har drevet. I 1992 købte han ejendommen Jernbanegade 69 og har siden drevet forretningen fra denne adresse.

Alis Nørgaard gik i skole i Årestrup samt i Haverslev, hvor hun tog realeksamen. Efter giftermålet var hun beskæftiget som ekspeditrice i hhv. Aars og Mariager til 1982, da hun begyndte at læse HF i engelsk og matematik på aftenkursus i Hadsund. Hun tog eksamen i 1986 og arbejdede de følgende år til 1988 som pædagog på fritidshjemmet i Assens. I 1989 påbegyndte hun uddannelse indenfor service og information, og fra 1990 har hun haft arbejde som salgskonsulent for Kjellerup Væveri og Borgen i Aalborg.

IX.C.13.a.1)

Allan Holger Nørgaard Mikkelsen er født den 24. september 1969 på sygehuset i Nibe. Han blev gift den 24. maj 1997 i Reersø kirke med Betina Kragh Kousholt, der er født den 30. september 1967 på sygehuset i Terndrup som datter af assurandør Knud Kousholt og hustru, lærer Jørga Kragh Jensen.

Bosat: Hanevænget 8, Kalundborg.

Allan Holger Nørgaard Mikkelsen gik i skole i Assens i 10 år, hvorpå han stod i lære som VVS-montør og blikkenslager hos Fl. Munk Nielsen i Assens. Han blev udlært i 1990 og begyndte i januar 1991 at læse til maskinmester i Frederikshavn. Efter at have taget maskinmestereksamen i december 1993 sejlede han som maskinmester hos DFDS i 1 år, og siden januar 1995 har han været ansat som maskinmester på Asnæsværket ved Kalundborg.

Betina Kragh Kousholt gik i skole i Skørping i 10 år, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Aalborg gennemgik hun uddannelse til apoteksassistent på Skørping Apotek, hvor hun udlærtes i 1988. Dernæst gennemgik hun uddannelse til laborant i Frederikshavn og var i praktik på teknisk skole samme sted. Efter at være blevet færdiguddannet arbejdede hun som laborant på Nørager mejeri en periode. Fra 1991 til 1995 gennemgik hun uddannelse til sygeplejerske på sygeplejeskolen i Hjørring, hvorefter hun var ansat på sygehuset i Kalundborg til maj 1997. Siden har hun haft ansættelse ved hjemmeplejen i Gørlev.

IX.C.13.a.1)a)

Kristine Kousholt Mikkelsen er født den 4. marts 1996 i Kalundborg.

IX.C.13.a.2)

Heidi Nørgaard Mikkelsen er født den 31. juli 1976 i Hobro.

IX.C.13.b.

Vita Mikkelsen er født den 28. december 1952 i Aars.

Bosat: Hostrupvænget 108, Hobro.

Hun gik i skole i Aars i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning, indtil hun fik arbejde som underviser på produktionsskolen i Hobro.

IX.C.13.c.

Helle Elisabeth Mikkelsen er født den 21. december 1958 i Aars. Hun blev gift den 17. maj 1986 i Sønderup kirke med Jørn Pedersen. Han er født den 8. december 1949 i Haverslev som søn af murermester Finn Pedersen og hustru Martha, og han døde i 1992 i Sønderup.

Bosat: Hjørringvej 37 B, Nørresundby.

Helle Elisabeth Mikkelsen tog realeksamen i 1975 og handelseksamen i 1978 i Aars, hvorpå hun havde et ophold på Støvring højskole. Dernæst var hun på sygehjælper-skole i Hobro og plejerskole i Aalborg, hvorefter hun læste til socialpædagog på seminariet i Ranum.

Jørn Pedersen var murer.

IX.C.13.c.1)

Rikke Mikkelsen er født den 25. august 1975 i Aalborg.

Bosat: Nørrebækvej 16, Hammershøj, Tjele.

Rikke Mikkelsen er butiksassistent.

IX.C.13.d.

Bo Preben Mikkelsen er født den 13. maj 1963 i Aars, og han døde den 14. september 1990 på sygehuset i Farsø.

Bo Preben Mikkelsen gik 10 år i folkeskolen samt 1 år på handelsskole og aftjente 10 måneders værnepligt. Han blev udlært som butiksassistent i Aars Byggecenter og var derefter repræsentant for malerfirmaet Hygæa, indtil han blev syg.

IX.C.14.

Knud Otto Lynnerup er født den 30. april 1931 i Aars, og han døde den 10. juli 1979 i Mejlby. Han blev gift den 15. april 1954 i Thorsager kirke med Irma Vestergaard Jensen, der er født den 12. august 1927 i Ørsted som datter af gårdejer Sigurd Marinus Jensen og hustru Marianne Sørensen.

Bosat: Mejlbyvej 687, Mejlby, Hjortshøj.

Knud Otto Lynnerup gik i skole i Aars i 7 år. Han stod i lære som bager i Aalborg og Århus, og efter at have aftjent sin værnepligt ved søværnet købte han i 1954 en bagerforretning i Grønnegade i Århus. Han afhændede forretningen kort tid efter og købte i stedet en forretning i Paulsgade i Århus, som han drev til 1957. Herefter var han indehaver af Mejlby Bageri til 1978, da han lukkede forretningen.

Irma Vestergaard Jensen gik i skole i Pindstrup i 7 år. Hun var ung pige i huset og senere ekspeditrice i en bagerforretning. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru til 1978, hvorpå hun var rengøringsassistent på fødselsanstalten i Århus til 1987, da hun gik på efterløn.

IX.C.14.a.

Ivan Lynnerup er født den 21. december 1954 i Århus, Sct. Pauls sogn. Han blev gift den 30. november 1996 med Joan Damgaard Franta, der er født den 27. januar 1959 i Randers, Sct. Mortens sogn, som datter af Bent Steffensen og Judy Nielsen.

Bosat: Skolebakken 1, Krstrup, Randers.

Ivan Lynnerup gik i skole i Hårup samt på Sølystskolen i Egå, i alt 9 år. I 1971 var han på sømandsskole i Sønderborg, og herpå var han kok og hovmesterelev hos A.P. Møller og arbejdede i rederiet til 1975, da han indkaldtes til tjeneste på marinestation Anholt. Fra 1976 til 1978 var han køkkenchef på Clemensbro i Århus, og den følgende periode til 1979 var han ansat som køkkenchef på Steak House i Viborg. Han købte nu Kollerup Møllekro i Hadsten, som han drev til 1984, hvorpå han solgte kroen og forpagtede restaurant Salonen i Viborg. I årene fra 1989 til 1993 var han slagteriarbejder på Danish Crown i Randers, og han har siden været køkkenchef på Nørregaards Højskole i Bjerringbro.

Joan Damgaard Franta tog realeksamen fra C la Cours skole i Randers, hvorpå hun stod i lære som tjener på Højskolehotellet i Randers. Fra 1979 til 1981 arbejdede hun som tjener på Hotel Nørvang i Marienlyst på Falster, og de følgende år til 1983 var hun tjener på Skovbakken i Randers. Dernæst var hun tjener på Salonen i Viborg i ca. 4 år til 1989. Hun var nu ansat som bestyrer hos Aldi i hhv. Hobro og Randers til 1994 og har siden haft ansættelse som køkkenassistent på Nørregaards Højskole i Bjerringbro.

Joan Damgaard Franta har sønnen Christian Franta Nielsen, født den 3. september 1983.

IX.C.14.a.1)

Jens Lynnerup er født den 1. juni 1988 i Viborg.

IX.C.14.a.2)

Louise Lynnerup er født den 1. oktober 1991 i Randers.

IX.C.14.b.

Erik Lynnerup er født den 27. juni 1956 i Århus, Sct. Pauls sogn. Han lever sammen med Kirsten Elisabeth Vejle, født Andersen. Hun er født den 7. oktober 1946 i Junget som datter af landmand Knud Aage Andersen og hustru Axlina Skårning.

Bosat: Nr. Bjertvej 3, Vinderup.

Erik Lynnerup gik i skole i Egå i 10 år. Han stod i lære som karetmager på Spørring Karosseriværksted, hvorefter han arbejdede som karetmager på Skive Karosseriværksted i Højslev fra 1977 til 1981, da han kom til Sundsøre. Fra 1985 til 1993 havde han ansættelse på N.G. Graversens Metalvarefabrik i Balling, og han har siden haft eget pladeværksted og vognmandsforretning i Vinderup.

Kirsten Elisabeth Vejle gik i skole i Grætrup i 7 år. Hun var ung pige i huset fra 1960 til 1964, hvorpå hun var beskæftiget som specialarbejder på Glyngøre Fiskeindustri til 1967, da hun blev gift og blev hjemmearbejdende husmor. Hun blev skilt i 1975 og flyttede til Balling, hvor hun fik beskæftigelse på kroen. I årene 1977–1984 arbejdede hun igen på Glyngøre Fiskeindustri, og dernæst var hun rengøringsassistent på en restaurant i ca. 3 år og syerske hos Vindtex i Vinderup i ca. 9 år fra 1987 til 1996.

Kirsten Elisabeth Vejle har fra sit tidligere ægteskab sønnen John Andersen Vejle, født den 6. april 1967, og datteren Tina Andersen Vejle, født den 4. juli 1971.

IX.C.14.b.1)

Henrik Andersen Lynnerup er født den 30. juli 1977 i Skive.

Han er i lære som slagter.

IX.C.14.c.

Dorrit Lynnerup er født den 17. juli 1962 i Mejlby. Hun blev gift anden gang den 18. februar 1995 på Århus rådhus med Flemming Krogsgaard Jensen, der er født den 14. september 1959 i Åbyhøj som søn af maskinarbejder Hans Henrik Jensen og hustru Hanne Jonsbak Krogsgaard.

Bosat: Bjørnøvænget 30, Mundelstrup.

Dorrit Lynnerup gik i skole i Skæring i 9 år. Hun blev udlært som bogbinder hos Jola-Indbinding i Århus i 1982 og var ansat samme sted til 1988, hvorpå hun var beskæftiget hos Føtex i Egå til 1991. De følgende 2 år var hun rengøringsassistent på sygehuset i Skejby, og hun har siden arbejdet i sin tidligere læreplads, Jola-Indbinding.

Flemming Krogsgaard Jensen gik på Åby skole i 10 år, og efter at have gået på teknisk skole i Århus i 1 år stod han i lære som elektriker hos Willy Jensen i Århus. Fra 1983 til 1985 læste han til el-installatør på teknisk skole i Århus, og han har siden været ansat hos To-El, Århus.

IX.C.14.c.1)

Dennis Lynnerup Bech er født den 21. juni 1988 i Mejlby.

IX.C.14.c.2)

Maria Lynnerup Bech er født den 22. november 1990 i Mejlby.

IX.C.14.c.3)

Morten Lynnerup Jensen er født den 20. april 1995.

IX.C.15.

Preben Lynnerup er født den 20. juni 1938 i Aars, og han døde i maj 1971 på sygehuset i Farsø.

Preben Lynnerup gik på realskole og derefter på gymnasiet, hvor han tog matematisk studentereksamen. Dernæst læste han til lærer på statsseminariet i Ranum og virkede som lærer på Aars skole til sin død.

IX.D.

Jensine Marie Jensen er født den 16. maj 1882 i Aars, og hun døde den 10. september 1952. Hun blev gift den 16. juni 1906 i Aars med Kristian Lauge Christiansen. Han er født den 27. februar 1876 i Børkop, Gauerslund sogn, som søn af bager og maltgører Lauge Christiansen og hustru Ane Hansen, og han døde den 18. marts 1960 på Nakkebølle Sanatorium.

Kristian Lauge Christiansen blev uddannet som bager og ovetog faderens forretning i Børkop. Senere købte han en bagerforretning i Svendborg, som han drev til omkring 1935, hvorefter han ernærede sig som assurandør.

I ægteskabet er børnene IX.D.1.–IX.D.4.

IX.D.1.

Sonja Laura Magda Christiansen er født den 11. august 1907 i Børkop, Gauerslund sogn, og hun døde den 11. marts 1994 på Odense Universitetshospital. Hun blev gift med Alwin Martin August Genske, der har fået navneændring fra Stypinski. Han er født i december 1900 i Flensborg, Tyskland, og han døde den 8. juli 1974 i København. Ægteskabet blev ophævet ca. 1950.

Sonja Laura Magda Christiansen var hjemmearbejdende husmor indtil skilsmissen, hvorpå hun havde forskellige jobs. Siden fik hun ansættelse som hjemmehjælper ved Odense kommune.

Alwin Martin August Genske var dansk statsborger. Han var tidligere slagtermester og ved sin død invalidepensionist. Hans sidste bopæl var Voldboligerne 2, København.

IX.D.1.a.

Ida Ellinor Genske er født den 8. oktober 1932 i Odense, Ansgar sogn. Hun blev gift den 28. maj 1955 i Odense med Hans Christian Hansen, der er født den 20. november 1928 i Odense som søn af mekaniker Rasmus Hansen og hustru Maria Johannesen.

Bosat: Istedvænget 5, Odense C.

Ida Ellinor Genske tog realeksamen og blev derpå uddannet som kontorassistent. Kort tid efter giftermålet blev hun medhjælpende hustru i parrets bogtrykkeri og arbejdede her til 1992, da forretningen blev afhændet.

Hans Christian Hansen gennemgik uddannelse til typograf og nedsatte sig kort tid efter giftermålet som selvstændig bogtrykker. Han drev virksomheden til 1992, hvorpå han solgte trykkeriet. Efter salget fik han fritidsjob som den næstøverste indenfor Odd Fellow Ordenen.

IX.D.1.a.1)

Pia Hansen er født den 8. september 1961 i Odense, Ansgar sogn. Hun lever sammen med Karsten Helt Rose, der er født den 17. juni 1951 på Frederiksberg, Sct. Marcus sogn, som søn af fisker Johannes Rasmussen og tandlæge Birgit Rose.

Bosat: Puggårdsgade 10, København V.

Pia Hansen tog realeksamen fra Tarup skole og i 1981 studentereksamen fra Mulernes Legatskole i Odense. I 1983 blev hun optaget på Det Fynske Musikkonservatorie med sang som hovedfag, og i 1989 tog hun diplomeksamen. Under studieforløbet havde hun studieophold i New York. I efteråret 1989 blev hun ansat ved Radiokoret, og året efter blev hun optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorie i København på solistklassen. I efteråret 1991 blev hun fastansat i Det Kgl. Teaters operakor, og i november 1992 havde hun debutkoncert fra konservatoriet. Sideløbende med arbejdet i operakoret virker hun også som free-lancer i både ind- og udland, bl.a. medvirker hun ved kirkekoncerter og større koncerter med symfoniorkestre. – Pia Hansen er formand for Det kgl. Teaters kunstforening og er medlem af operakorets bestyrelse.

Karsten Helt Rose tog matematisk-fysisk studentereksamen fra Christianshavn gymnasium. Siden tog han hovedfagseksamen i musik fra Københavns Universitet, og derefter blev han ex. musikpædagog i obo fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorie. Siden 1982 har han været fastansat i Odense Symfoniorkester. Tidligere har han været tilknyttet bl.a. Storstrøms amts symfoniorkester og Tivoli's promenadeorkester.

IX.D.1.a.2)

Bente Hansen er født den 12. januar 1965 i Odense, og hun døde den 8. januar 1998.

Hun havde bopæl på Tornbjerggård i Odense, et hjem for psykisk handicappede.

IX.D.1.b.

Preben Lauge Genske er født den 23. juni 1939 i Odense, Sct. Knuds sogn, og han døde den 29. april 1989 på sygehuset i Roskilde. Han blev gift den 10. april 1963 på Gentofte rådhus med Annelise Starke, der er født den 23. januar 1942 på Bjerggården Fødehjem, Bispebjerg sogn, som datter af telefonmester Helge Paul Gunvar Starke og hustru Gerda Kristine Anker.

Bosat: Peblingevej 42, Roskilde.

Preben Lauge Genske gennemgik almindelig skolegang. Fra 1956 til 1960 var han maskinlærling

på A/S Wittenborg Automatfabrik i Odense, og efter at være blevet udlært arbejdede han samme sted til 15. august 1961, da han indkaldtes til militærtjeneste ved søværnet i Auderød. Han hjemsendtes i december 1962 og fik ansættelse som værktøjsmager på Atlas i Lyngby. Fra september 1964 og til sin død havde han ansættelse på Risø, hvor han var laboratoriemester.

Annelise Starke gik på Dyssegårdskolen i Gentofte og gik ud af 4. mellem i 1958. Efter at have været på kontorskole arbejdede hun en tid som piccoline hos Højgaard & Schultz, hvorpå hun kom i lære som kontorassistent. Hun blev udlært 1. august 1963 og var derefter hjemmearbejdende husmor i ca. 10 år. Fra 1973 til 1997 havde hun ansættelse som kontorassistent på Roskilde Vaskeri.

IX.D.1.b.1)

Lars Lauge Genske er født den 10. juli 1963 i Gentofte, Maglegård sogn. Han blev gift den 14. juli 1998 på rådhuset i Roskilde med Helle Therkelsen, der er født den 30. juli 1965 i Gladsaxe, Søborggård sogn, som datter af togfører Per Ivar Therkelsen og hustru, køkkenmedhjælper Aase Jacobsen.

Bosat: Bogøvej 6, Vor Frue, Roskilde.

Lars Lauge Genske tog 10. klasses eksamen fra Skt. Josef skole i 1980. Han blev udlært som rørsmed på Risø i 1984 og har siden arbejdet indenfor sit fag i forskellige firmaer. På nuværende tidspunkt er han ansat hos CCM Olsen Maglekilde. I årenes løb har han taget flere svejsecertificater.

Helle Therkelsen tog 10. klasses eksamen fra Østervangskolen i 1982 og HF-eksamen fra Roskilde katedralskole i 1984. I 1985 fik hun vikarbejde hos KTAS, og året efter blev hun ansat som juniorkontorist. Hun har siden arbejdet som kontorassistent i flere forskellige afdelinger, bl.a. Kabel-TV, og hun arbejder nu med kunderservice for private ved Teledanmark (tidl. KTAS).

IX.D.1.b.1)a)

Natacha Genske er født den 11. marts 1989 i Roskilde.

Hun går på nuværende tidspunkt i 3. klasse i Vor Frue skole.

IX.D.1.b.1)b)

Christian Genske er født den 10. juli 1992 i Roskilde.

Han går på nuværende tidspunkt i børnehaveklasse i Vor Frue skole.

IX.D.1.b.2)

Lone Lauge Genske er født den 19. august 1964 i Gentofte, Maglegård sogn. Hun lever sammen med Peter Grønbek Nielsen, der er født den 1. juli 1961 i Roskilde, Sct. Jørgensbjerg sogn, som søn af plejer Paul Grønbek Nielsen og hustru, sygeplejerske Ruth Elisabeth Christensen.

Bosat: Vognmandsmarken 8, Roskilde.

Lone Lauge Genske tog 10. klasses eksamen fra Skt. Josef skole i Roskilde i 1980, og efter at have taget den 1-årige handelseksamen på handelsskolen i Roskilde arbejdede hun på fabrik i Holbæk. I 1987 blev hun færdiguddannet som teknisk assistent på teknisk skole i Holbæk og arbejdede som sådan hos Jysk Rengøring i ca. 1 år. I vintersæsonen 1988-1989 var hun skiguide i Italien, og sommeren 1989 arbejdede hun som postbud i Danmark. Hun rejste nu igen til Italien, hvor hun var rejseleder til 1992. Da hun kom tilbage til Danmark, fik hun job hos De Grønne Cykelbude til 1993, hvorefter hun var sygemeldt. I 1995 tog hun 1. års HF på VUC i Roskilde, og efter at have haft 1 års barselsorlov tog hun i 1997 2. års HF på enkeltfag og startede på slagteriskolen i Roskilde som laborant. Hun sprang fra uddannelsen på grund af dårlig arm. I 1999 påbegynder hun uddannelse på Frøbelseminariet i Roskilde.

Peter Grønbek Nielsen tog i 1978 realeksamen fra Sct. Jørgens skole i Roskilde og blev i 1982 udlært som automekaniker hos Autoparken, Roskilde. Efter at have aftjent sin værnepligt på flyvestation Skalstrup, hvorfra han hjemsendtes i 1983, blev han ansat som politibetjent på prøve. Siden 1986 har han været fastansat ved politiet og arbejder nu som politiassistent ved Glostrup politi.

IX.D.1.b.2)a)

Rasmus Grønbek Genske er født den 11. juni 1995 i Roskilde.

Han går på nuværende tidspunkt i Smedegades børnehave i Roskilde.

IX.D.1.b.3)

Pernille Lauge Genske er født den 23. september 1968 på sygehuset i Roskilde. Hun blev gift den 7. juni 1997 i Kastelskirken i København med Carsten Graff, der er født den 16. september 1959 på Ringgaard & Møllers fødeklinik, Vor Frelser sogn, som søn af bankassistent Bjarne Nestved Graff og hustru, manufakturhandler Birgit Petersen.

Bosat: Brydes Alle 1, København S.

Pernille Lauge Genske tog 10. klasses eksamen fra Sct. Josef skole i Roskilde og HH-eksamen fra handelsskolen i Roskilde. Efter bl.a. at have arbejdet som piccoline hos Bønnelycke Træ i Roskilde samt som postbud og som kassedame hos Favør gennemgik hun kontoruddannelse hos Hjemmeværnsdistrikt 64, Amager. Fra september 1994 til juli 1995 arbejdede hun hos Forsvarets Bygningstjeneste, og den følgende periode til december 1995 arbejdede hun i forsvarsstaben på Kastellet. Siden fik hun ansættelse ved Søværnets Officersskole på Holmen, hvor hun var beskæftiget fra december 1995 til februar 1998. Siden har hun været ansat ved Søværnets Teknikskole og har nu stilling som overassistent. På nuværende tidspunkt er hun igang med en uddannelse på Forvaltningshøjskolen på Frederiksberg. – Pernille Lauge Genske har dyrket dressurridning fra sit 8. til sit 26. år, de sidste år på eliteplan.

Carsten Graff tog realeksamen fra Sundbyøster skole i 1977 og aftjente derpå sin værnepligt ved Sjællandske Livregiment. I 1978 var han på sergentskole, og han var derpå kontraktansat ved Sjællandske Livregiment til februar 1982. Siden har han været ansat ved politiet i København. Sideløbende er han medlem af hjemmeværnet og er på nuværende tidspunkt chef i et politi-kompagni.

IX.D.2.

Anna Christiansen er født den 26. marts 1910 i Børkop, Gauerslund sogn. Hun blev gift den 16. maj 1933 i Nikolaj kirke i Svendborg med Fritz Louis Carl Corfitzen. Han er født den 2. maj 1907 i Svendborg som søn af Lauritz Corfitzen og hustru Clara Emilie, og han døde den 26. november 1978 i Svendborg.

Bosat: Enghavevej 16 A, Troense, Svendborg.

Anna Christiansen gik først i skole i Børkop og derefter på Frøken Holst pigeskole i Svendborg. Fra 1924 og indtil giftermålet havde hun forskellige jobs i forretning i Svendborg og arbejdede desuden i forældrenes bagerforretning.

Fritz Louis Carl Corfitzen gik i skole i Svendborg. Han stod i lære i sin fars smedie i Svendborg, og efter at være blevet udlært læste han til maskinmester. I 1933 begyndte han at undervise på teknisk skole i Svendborg, og i 1961 blev han forstander samme sted. I 1977 blev han pensioneret. – Sin værnepligt aftjente han ved søværnet i 1928. – Fritz Louis Carl Corfitzen var formand for lokalafdelingen af Dansk Arbejde.

IX.D.2.a.

Hanne Corfitzen er født den 13. august 1943 i Svendborg.

Bosat: Haraldsborgevej 106, Roskilde.

Hanne Corfitzen tog realeksamen fra Ida Holst skole i Svendborg i 1960 og blev færdiguddannet som laboratorietekniker i 1964. I 1965 havde hun et ophold på Den Internationale Højskole i Helsingør.

IX.D.3.

Gudrun Else Marie Christiansen er født den 12. februar 1912 i Børkop, Gauerslund sogn, og hun døde den 10. februar 1990 i Odense. Hun blev gift i Svendborg ca. 1938 med Svend Aage Marius Pedersen. Han er født den 17. august 1904 i Sørup, og han døde ca. 1973 i Svendborg. Ægteskabet blev opløst i midten af 1940'erne, og Gudrun Else Marie Christiansen blev derefter gift anden gang den 22. februar 1946 i Svendborg med Niels Peter Jensen. Han er født den 10. februar 1886 i Brejninge på Tåsinge, og han døde ca. 1953 på Thurø. Omkring 1 år senere flyttede Gudrun til Odense, hvor hun var bestyrer af en Schou og Tatol-forretning i Klaregade. I slutningen af 1950'erne blev hun husbestyrerinde hos smedemester Vilhelm Rasmussen i Hjallesø. Da han døde i slutningen af 1980'erne flyttede hun i lejlighed i Hjallesø.

Svend Aage Marius Pedersen aftjente sin værnepligt ved livgarden. Han var kontoruddannet og blev siden ansat ved politiet i Svendborg, hvor han sidst var overbetjent.

IX.D.3.a.

Hans Christian Lauge Pedersen er født den 3. marts 1940 i Svendborg. Han blev gift den 8. november 1958 i Svendborg med Kirsten Larsen, der er født den 18. juni 1941 i Fredericia. Ægteskabet blev opløst i 1974. – Hans Christian Lauge Pedersen er nu gift tredje gang.

Hans Christian Lauge Pedersen gik i skole i Svendborg i 8 år. Han blev udlært som kleinsmed på Svendborg Skibsværft i 1959, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Jyske Dragonregiment 1960–1961 arbejdede han som henholdsvis kleinsmed og montør i Vejle til 1965, da han blev ansat som faglig pædagog på teknisk skole i Thisted. I 1987 avancerede han til inspektør og beklædte denne stilling til 1993. I 1991 flyttede han til Herning.

Kirsten Larsen gennemgik kontoruddannelse i Svendborg og gik sideløbende på handelsskole. Hun arbejdede som kontorassistent til 1977, og efter at have læst til beskæftigelsesvejleder i Brande i 1980–1981 arbejdede hun som sådan til 1988. Omkring 1991 begyndte hun egen virksomhed på Drejø med opdræt af får og geder samt forarbejdning af uld og desuden havde hun en lille butik på Drejø i nogle år. I 1994 gik hun på overgangsydelse. I 1982 blev hun gift anden gang med Henning Andreasen.

IX.D.3.a.1)

Birgitte Pedersen er født den 21. december 1957 i Svendborg. Hun har været gift med Preben Gronheit.

Bosat: Peder Holms Alle 12, Vejle.

Birgitte Pedersen er kantinebestyrer, og Preben Gronheit er specialarbejder.

IX.D.3.a.1)a)

Claus Gronheit er født den 13. februar 1979.

IX.D.3.a.1)b)

Jesper Gronheit er født den 19. september 1983.

IX.D.3.a.2)

Tom Lauge Pedersen er født den 3. maj 1961 i Vejle. Han lever sammen med Hanne Krogh.

Bosat: Toustrupvej 1, Røgen, Sporup.

Tom Lauge Pedersen er rejsemontør, og Hanne Krogh er socialpædagog.

IX.D.3.a.2)a)

Liva Maria Krogh Pedersen er født den 5. januar 1992.

IX.D.3.a.3)

Susie Lauge Pedersen er født den 12. september 1968 i Thisted. Hun lever sammen med Henrik Pedersen.

Bosat: Granlyvej 17, Ringe.

Susie Lauge Pedersen er studerende, og Henrik Pedersen er mekaniker.

IX.D.3.a.3)a)

Rikke Beck Pedersen er født den 31. november 1993.

IX.D.3.a.3)b)

Line Beck Pedersen er født den 23. september 1997.

IX.D.4.

Aage Lauge Christiansen er født den 16. november 1913 i Børkop, Gauerslund sogn, og han døde den 25. november 1913 samme sted.

IX.E.

Peder Anton Marinus Jensen (Lynnerup) er født den 27. februar 1885 i Aars, og han døde den 2. oktober 1962 i Aars. Han blev gift den 14. november 1907 i Gislum med Hansine. Hun er født den 16. november 1883 som datter af Petrea Andersen, Gislum, og hun døde den 27. februar 1964 i Gislum.

Peder Anton Marinus Jensen (Lynnerup) gennemgik almindelig skolegang. Han arbejdede ved landbruget og købte en ejendom i Gislum på 13,4 ha., som han drev til 1950, hvorpå den blev overtaget af sønnen Harry.

I ægteskabet er børnene IX.E.1.–IX.E.4.

IX.E.1.

Hans Christian Lynnerup Jensen er født den 1. juli 1907 i Gislum, og han døde i 1967 i Sønderup. Han blev gift den 8. marts 1935 i St. Binderup med Anine Marie Kirstine Sørensen. Hun er født den 2. oktober 1913 i Rebstrup, Sønderup sogn, og hun døde den 3. februar 1971 i Sønderup.

Hans Christian Lynnerup Jensen var husmand.

IX.E.1.a.

Anna Lynnerup Jensen er født den 5. juli 1935 i Sønderup. Hun blev gift den 28. august 1953 i Sønderup kirke med Jens Christian Hansen, der er født den 1. marts 1927 i Albæk, Suldrup sogn, som søn af landmand Hans Peder Hansen og hustru Karen Sofie.

Bosat: Rodstedvej 1, Suldrup.

Anna Lynnerup Jensen gik i skole i Sønderup i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning i Nyrup og Sønderup indtil giftermålet, hvorpå hun var hjemmearbejdende husmor i nogle år. Fra 1971 til 1982 var hun beskæftiget som køkkenassistent på hhv. Sønderholm Kro og Skivum Krat, og dernæst virkede hun som kokekone til 1989. De sidste år, inden hun i 1994 gik på efterløn, var hun beskæftiget i køkkenet i Haverslev Hallen.

Jens Christian Hansen gik i friskole i 7 år og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper i Himmerland. I 1954 blev han ansat som arbejdsmand ved amtsvejvæsenet, og siden arbejdede han på en maskinstation i Albæk. Fra 1965 til 1990, da han gik på efterløn, havde han ansættelse hos Phønix Tagdækning.

IX.E.1.a.1)

Vagn Hansen er født den 25. maj 1953 i Sønderup. Han blev gift den 25. februar 1978 i Suldrup kirke med Sonja Rasmussen, der er født den 15. november 1956 i Marie Magdalene sogn som datter af Jørgen Kristian Bach Rasmussen og hustru Inga.

Bosat: Vikingevej 8, Suldrup.

Vagn Hansen tog 9. klasses eksamen og handelsskoleeksamen, hvorpå han blev butiksuddannet hos FDB. Fra 1978 til 1983 havde han ansættelse som brugsuddeler, og herpå blev han ansat som afdelingsleder indenfor frugt og grønt hos Føtex i Aalborg. – Vagn Hansen er meget aktiv indenfor badminton. Han er uddannet badmintontræner og virker i dag som træner i 3 forskellige klubber i Himmerland. Fra 1986 til 1998 var han formand for badmintonafdelingen i IK Frem Sønderup/–Suldrup.

Sonja Rasmussen tog 10. klasses eksamen og handelsmedhjælpereksamen, hvorpå hun blev butiksuddannet.

IX.E.1.a.1)a)

Jan Hansen er født den 11. december 1977 på sygehuset i Faaborg.

Bosat: Vikingevej 8, Suldrup.

Jan Hansen har taget 10. klasses eksamen og HH-eksamen og er nu salgsassistentelev indenfor detailhandel. Sideløbende læser han til merkonom. – Jan Hansen har taget trænerkurser indenfor badminton og fodbold og har haft trænerjobs indenfor begge idrætsgrene.

IX.E.1.a.1)b)

Joan Hansen er født den 30. oktober 1978 i Bogense.

Bosat: Vikingevej 8, Suldrup.

Joan Hansen er studerende.

IX.E.1.a.2)

Henning Hansen er født den 23. oktober 1954 i Smorup, Brorstrup sogn.

Bosat: Hjedsbækvej 317 A, Suldrup.

Henning Hansen gik i skole i Suldrup i 7 år og var derefter beskæftiget ved landbruget i 8 år. Siden har han arbejdet i entreprenørbranchen.

IX.E.1.a.3)

Jørn Hansen er født den 13. september 1962 i Rodsted, Sønderup sogn.

Bosat: Rodstedvej 1, Suldrup.

Jørn Hansen gennemgik 10 års skolegang og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper

i 2 år. Siden 1982 har han haft ansættelse som arbejdsmand hos Ib Andresen Industri i Suldrup.

IX.E.1.a.4)

Arne Hansen er født den 8. august 1965 i Suldrup, og han døde ugift den 7. januar 1996.

Arne Hansen tog 9. klasses eksamen og arbejdede derefter en tid på Hydrema i Støvring. Siden fik han ansættelse på en møbelfabrik i Suldrup, og da fabrikken blev flyttet til Aars fortsatte han med at arbejde i samme virksomhed. Han var en stor naturelsker, og jagt og fiskeri havde hans store interesse.

IX.E.1.b.

Edit Lynnerup Jensen er født den 5. juli 1936 i Sønderup. Hun blev gift den 17. april 1957 i Sønderup kirke med Peder Madsen. Han er født den 19. marts 1922 i Sønderup som søn af træskomand Kristen Madsen og hustru Helga Pedersen, og han døde den 9. august 1986 i Sønderup.

Bosat: Veggerbyvej 4 A, Suldrup.

Edit Lynnerup Jensen gik i skole i Sønderup i 7 år. Hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet og tjente hos sine senere svigerforældre, Helga og Kristen Madsen. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru på fabrikken indtil 1987, og hun har siden været ansat som køkkenassistent på Himmerlandshave.

Peder Madsen gik i skole i Sønderup i 7 år. Han stod i lære som træskomand hos sin far i Sønderup, og efter at have haft et ophold på Rønde højskole 1944–1945 arbejdede han på faderens træskofabrik til 1972, hvorpå han overtog virksomheden sammen med broderen Johannes.

IX.E.1.b.1)

Hans Ivan Lynnerup Madsen er født den 29. december 1958 i Sønderup. Han blev gift den 14. maj 1994 i Sønderup kirke med Dorte Lund, der er født den 5. september 1965 i Hjorthede som datter af mejerist Aage Thorkild Lund og hustru, købmand Lilli Kristoffersen.

Bosat: Ulstrup Skovvej 13, Ulstrup.

Hans Ivan Lynnerup Madsen er fabrikschef, og Dorte Lund er ejendomsmæglerassistent.

IX.E.1.b.1)a)

Line Lund Madsen er født den 5. februar 1988 i Aars.

IX.E.1.b.1)b)

Mia Lund Madsen er født den 29. april 1990 i Aars.

IX.E.1.b.2)

Nina Lynnerup Madsen er født den 14. juli 1960 i Nibe. Hun blev gift den 12. september 1981 i Sønderup kirke med Henrik Nielsen, der er født den 8. juli 1959 i Sørup, Buderup sogn, som søn af arbejdsmand Orla Henry Nielsen og hustru, syerske Gunhild Lassen.

Bosat: Grønnegade 7, Strandby, Farsø.

Nina Lynnerup Madsen gik i skole i Sønderup og Suldrup, i alt 10 år. Hun var ung pige i huset i 1 år, hvorpå hun var beskæftiget som ekspeditrice fra 1978 til 1992. I 1993–1994 læste hun til social- og sundhedshjælper, og hun har siden været ansat som sådan ved Farsø kommune.

Henrik Nielsen gik i skole i Sørup og Støvring, hvorpå han tog 9. klasse på Hørby ungdoms-

skole. Han var beskæftiget som specialarbejder forskellige steder fra 1975 til 1988, bl.a. på et maskinværksted i Sørup og på en virksomhed i Nykøbing Mors. Fra 1988 til 1994 var han chauffør hos vognmand Leo Nielsen i Fjerritslev, og han har siden drevet vognmandsforretningen Strandby Transport.

IX.E.1.b.2)a)

Jette Lynnerup Nielsen er født den 17. februar 1982 i Farsø.

IX.E.1.b.2)b)

Kim Nicolai Lynnerup Nielsen er født den 24. januar 1984 i Farsø.

IX.E.1.b.2)c)

Sebastian Lynnerup Nielsen er født den 10. oktober 1989 i Farsø.

IX.E.1.c.

Willy Lynnerup Jensen er født den 18. oktober 1937 i Sønderup. Han blev gift den 25. april 1961 på Aalborg rådhus med Inga Emilie Hvilsom, der er født den 3. februar 1943 i Braulstrup, Sønderup sogn, som datter af landmand Normann Gustav Hvilsom og hustru Alma Regina Christensen.

Bosat: Sønderupgårdvej 13, Sønderup, Suldrup.

Willy Lynnerup Jensen gik i skole i Sønderup i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper på Ormhøjgård i Ll. Binderup fra 1951 til 1956, hvorpå han indkaldtes til militærtjeneste i Vordingborg. Fra 1959 til 1962 gjorde han tjeneste som konstabel ved Dronningens Livregiment på Stevns, og herefter var han landbrugsmedhjælper i Tøttrup og dernæst traktorfører en kort periode på en maskinstation i Tøttrup. Fra 1964 til 1974 havde han forskellige jobs, bl.a. arbejdede han en tid som tagdækker hos Phønix. Herefter var han ansat som specialarbejder hos Søren T. Lyngsø i Aars 1974–1998.

Inga Emilie Hvilsom gik i skole i Sønderup i 7 år, hvorpå hun var ung pige i huset. Efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmor til 1978, og hun har siden været ansat som montrice/lagermedarbejder hos Søren T. Lyngsø i Aars.

IX.E.1.c.1)

Elsebeth Jensen er født den 5. juli 1960 i Nibe. Hun blev gift den 30. juni 1989 på rådhuset i Støvring med John Jensen, der er født den 30. juni 1959 i Volsted som søn af fodermester Harry Anton Jensen og hustru Karen Elise Ahlbeck.

Bosat: Møllebakken 27, Støvring.

Elsebeth Jensen gik i skole i Sønderup i 6 år og i Suldrup i 4 år. Siden 1977 har hun boet sammen med John Jensen, og hun var hjemmearbejdende husmor til 1992. Siden har hun været ansat som dagplejer ved Støvring kommune.

John Jensen gik i skole i Ferslev og Suldrup, i alt 10 år. Fra 1976 til 1984 var han ansat som specialarbejder hos Mikro i Svenstrup, og de følgende 2 år arbejdede han som smed hos Record Staldinventar i Sørup. Dernæst var han ansat på Perelly i Støvring, indtil virksomheden lukkede i december 1994. Siden har han været mejeriarbejder på mejeriet i Bislev.

IX.E.1.c.1)a)

Jette Jensen er født den 30. juli 1976 i Farsø.

Bosat: Hobrovej 103, Støvring.

Jette Jensen har gået på Aalborgskolen og Nyborgskolen samt haft ophold på en idrætshøjskole. På nuværende tidspunkt går hun på VUC.

IX.E.1.c.1)b)

Camilla Jensen er født den 25. maj 1981 i Aalborg.

IX.E.1.c.1)c)

Kim Jensen er født den 5. december 1986 i Aalborg.

IX.E.1.c.2)

Connie Lynnerup Jensen er født den 10. august 1961 i Sønderup. Hun blev gift den 6. februar 1988 i Støvring med Karsten Johansen, der er født den 7. juni 1963 i Sørup, Buderup sogn, som søn af gårdejer Ejken Johansen og hustru Bodil Byrresen.

Bosat: Ved Bjerget 32, Støvring.

Connie Lynnerup Jensen tog 10. classes eksamen i 1978. Hun har været kommunal dagplejer i nogle år og blev derefter uddannet som social- og sundhedshjælper.

Karsten Johansen gennemgik 9 års skolegang, hvorpå han stod i lære som tømrer og blev udlært i 1983. Han har siden arbejdet som tømrer i forskellige firmaer.

IX.E.1.c.2)a)

Mie Lynnerup Johansen er født den 23. december 1978 i Farsø.

Bosat: Ved Bjerget 32, Støvring.

Mie Lynnerup Johansen tog studentereksamen fra gymnasiet i Støvring i 1998.

IX.E.1.c.2)b)

Louise Lynnerup Johansen er født den 13. december 1985 i Buderup sogn.

IX.E.1.c.2)c)

Katrine Lynnerup Johansen er født den 6. juni 1995 i Buderup sogn.

IX.E.1.c.3)

Susanne Lynnerup Jensen er født den 18. oktober 1966 i Sønderup. Hun lever sammen med Knud Erik Overvad Nielsen, der er født den 13. september 1961 i Øster Hornum som søn af specialarbejder Egon Overvad Nielsen og hustru Doris Cecilie Klemmenssen.

Bosat: Solvænget 32, Aars.

Susanne Lynnerup Jensen gik i skole i Sønderup og Suldrup, i alt 10 år. Efter at have taget HH-eksamen fra handelsskolen i Aars gennemgik hun uddannelse til kontorassistent hos Dania i Aars 1986–1988. I 1989–1990 havde hun ansættelse hos et firma i Aalestrup, og fra 1993 til 1995 var hun kontorassistent hos Acrimo i Hornum.

Knud Erik Overvad Nielsen gik i skole i Øster Hornum i 9 år. Han blev udlært som ekspedient hos Tip Top i Svenstrup, og sideløbende med uddannelsen tog han handelseksamen. Efter at have aftjent sin værnepligt på flyvestationen i Aalborg 1981–1982 fik han ansættelse hos Intersport i Aalborg, hvor han arbejdede til 1985. De følgende år til 1994 var han beskæftiget som chauffør hos Lekkerland i Aalborg, og han har siden været ansat som chauffør hos Aars Slagteri. – Knud

Erik Overvad Nielsen har siden 1993 været formand for andelsboligforeningen Toftehaven. – Hans hobby er lystfiskeri.

IX.E.1.c.3)a)

Pernille Lynnerup Nielsen er født den 16. oktober 1991 i Farsø.

IX.E.1.c.3)b)

Christina Lynnerup Nielsen er født den 16. august 1994 i Farsø.

IX.E.1.d.

Egon Lynnerup Jensen er født den 6. juni 1940 i Sønderup. Han blev gift den 29. september 1962 i Suldrup kirke med Lis Andersen, der er født den 14. november 1943 i Suldrup som datter af arbejdsmand Hans Andersen og hustru Thyra Marie Louise Pedersen.

Bosat: Sønderupgårdvej 7, Sønderup, Suldrup.

Egon Lynnerup Jensen gik i skole i Sønderup i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper på hjemmegn til 1959, da han indkaldtes til militærtjeneste i Viborg. Efter at være blevet hjemsendt i 1961 var han murerarbejdsmand i murerfirmaet Rasmussen og Stisager A/S i Aalborg i ca. 2 år. I 1963 blev han ansat som tagdækker hos Phønix i Aalborg, og fra 1968 har han arbejdet hos Icopal Tagentreprise Nord, Aalborg.

Lis Andersen gik i skole i Suldrup i 7 år og var derefter ung pige i huset indtil giftermålet, bl.a. på Hjedsbæk Kro og hos læge Hans Andersen i Aalborg. Siden giftermålet har hun været hjemmearbejdende husmor.

IX.E.1.d.1)

Mogens Lynnerup Jensen er født den 26. juni 1962 i Nibe. Han blev gift den 18. juni 1988 i Sønderup kirke med Anette Mogensen, der er født den 18. september 1962 i Hammel som datter af slagter John Ingemann Mogensen og hustru Ingelise Jonassen.

Bosat: Hans Egedesvej 76, Aars.

Mogens Lynnerup Jensen gik i skole i Sønderup og Suldrup, i alt 10 år. Fra 1979 til 1986 var han beskæftiget som specialarbejder hos Boto Møbler i Suldrup, og han har siden været ansat hos Sømo Møbler i Aars, fra 1988 som produktionschef.

Anette Mogensen gik i skole i Fårvang og Aars, i alt 10 år. Efter at have taget HH-eksamen fra handelsgymnasiet Aars blev hun i 1982 ansat som elev i Aars Bank. Hun blev udlært i 1984 og har siden arbejdet samme sted.

IX.E.1.d.1)a)

Malene Lynnerup Jensen er født den 1. august 1990 i Aars.

IX.E.1.d.1)b)

Benjamin Lynnerup Jensen er født den 3. juli 1993 i Aars.

IX.E.1.d.2)

Palle Lynnerup Jensen er født den 9. oktober 1964 i Sønderup.

Bosat: Engvej 2, Aars.

Palle Lynnerup Jensen gik i skole i Sønderup og Suldrup, i alt 9 år. Efter at have været

arbejdsdreng til april 1981 kom han i lære som automekaniker hos Sønderup Autohandel, hvor han udlærtes i 1984 og arbejdede til august 1990. Siden oktober 1990 har han været ansat som mekaniker hos Auto-Centralen i Aalborg.

IX.E.1.d.3)

Helle Lynnerup Jensen er født den 27. oktober 1966 i Sønderup. Hun blev gift den 27. juni 1992 i Sønderup kirke med Kim Hedemann, der er født den 24. maj 1966 i Godthåb ved Svenstrup som søn af tagdækker Børge Hedemann og hustru Lis Christensen. Ægteparret blev separeret i 1995, og Helle Lynnerup Jensen lever nu sammen med Tonny Færch Nielsen, der er født den 30. maj 1964.

Bosat: Jættestuen 16, Svenstrup.

Helle Lynnerup Jensen gik i skole i Suldrup i 10 år, og efter at have gennemgået EFG-basisåret på handelsskolen i Aars arbejdede hun hos Frank Møbler i Sønderup i ca. 1 år. I 1987 blev hun udlært som kontorassistent hos Sigsgaard Design A/S i Øster Hornum, hvorefter hun var fastansat samme sted til midten af juni 1996. Siden har hun haft ansættelse hos Nord-Brems, Aalborg.

IX.E.1.d.3)a)

Mads Lynnerup Hedemann er født den 30. april 1991 i Aalborg.

IX.E.1.e.

Peter Lynnerup Jensen er født den 6. januar 1945 i Sønderup, og han døde den 6. juni 1984 i Braulstrup, Sønderup sogn. Han blev gift i Ranum med Tove Jakobsen. Hun er født den 15. april 1949 i Malle ved Ranum som datter af landmand Thomas Jakobsen og hustru Maren Kirstine Nielsen, og hun døde den 21. juni 1990 i Sønderup.

Peter Lynnerup Jensen var murer, og Tove Jakobsen var servitrice.

IX.E.1.e.1)

Jonny Lynnerup Jensen er født den 25. marts 1972 i Sønderup.

IX.E.1.e.2)

Bruno Lynnerup Jensen er født den 22. maj 1975 i Sønderup.

Bosat: Årdestrupvej 8, Suldrup.

Bruno Lynnerup Jensen er tømrer.

IX.E.1.f.

Vera Lynnerup Jensen er født den 3. marts 1948 i Sønderup. Hun blev gift med Børge Nørhave.

Bosat: Hjedsbækvej 436, Sønderup, Suldrup.

IX.E.1.g.

Niels Aage Lynnerup Jensen er født den 3. februar 1950 i Sønderup. Han blev gift den 16. juli 1988 på rådhuset i Støvring med Tina Frost Larsen, der er født den 19. september 1961 i Virum som datter af kommis Erik Frost Larsen og hustru Kirsten Ingeman Nielsen.

Bosat: Astrupvej 32, Suldrup.

Niels Aage Lynnerup Jensen gik i skole i Sønderup i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper hos Børge Westergaard i Braulstrup fra 1965 til 1971, hvorpå han havde ansættelse som traktorfører på Suldrup Maskinsattion i ca. 2 år. Fra 1973 til 1979 arbejdede han som tagdækker hos

Phønix, og han har siden været tagdækker i firmaet Icopal Tagentreprise Nord, Aalborg.

Tina Frost Larsen tog realeksamen fra Løgstrup skole i 1978 og gennemgik EFG-basisåret på handelsskolen i Viborg. I perioden 1981–1982 var hun piccoline på Suldrup skole, og dernæst var hun medhjælper på et bogtrykkeri og medarbejder ved Støvring kommune. Fra 1985 til 1991 var hun ansat som syerske på en møbelfabrik, og i årene 1992–1994 gennemgik hun uddannelse til informatikassistent på EDB-skolen i Aalborg. Hun havde derefter bl.a. rengøringsjob på Sønderup skole. Den 1. september 1997 blev hun ansat som social- og sundhedshjælpererelev ved Nørager kommune.

Tina Frost Larsen medbragte i ægteskabet datteren Trine Nørhave Larsen, født den 13. marts 1980 i Vorde sogn.

IX.E.1.g.1)

Louise Lynnerup Jensen er født den 21. januar 1985 i Farsø.

IX.E.1.g.2)

Kristian Lynnerup Jensen er født den 11. september 1989 i Farsø.

IX.E.1.h.

Elly Hansine Lynnerup Jensen er født den 8. oktober 1951 i Sønderup. Hun blev gift den 18. november 1992 i Sønderup med Niels Gregers Nielsen, der er født den 5. maj 1949 i Aars som søn af muremester Gregers Nielsen og hustru Mary Marie Hansen.

Bosat: Gl. Tingvej 18, Aars.

Elly Hansine Lynnerup Jensen tog realeksamen, hvorpå hun stod i lære i en guldsmedeforretning, sideløbende med at hun gik på handelsskole. Hun blev udlært i 1973 og har været ansat i samme forretning i 28 år. – Elly Hansine Lynnerup Jensen har været medlem af bestyrelsen for HK i Aars i 6 år og har været næstformand i 3 år.

Niels Gregers Nielsen er muremester.

IX.E.1.h.1)

Allan Gregers Lynnerup Nielsen er født den 30. juli 1974 på sygehuset i Farsø. Han lever sammen med Rikke Kvist Pedersen, der er født den 10. april 1974 på sygehuset i Farsø som datter af værkfører Erik Kvist Pedersen og hustru, blomsterbinder Dorthe Juncher Hansen.

Bosat: Hjelmensgade 4, Aarhus C.

Allan Gregers Lynnerup Nielsen er ekspedient, og Rikke Kvist Pedersen er studerende.

IX.E.1.h.2)

Mette Marie Lynnerup Nielsen er født den 19. november 1977 i Aars.

Bosat: Gammel Tingvej 18, Aars.

Hun er studerende.

IX.E.1.h.3)

Karina Lynnerup Nielsen er født den 23. juli 1983 i Aars.

IX.E.2.

Aage Lynnerup Jensen. Han døde ugift.

IX.E.3.

Ellen Petrea Jensen er født den 23. april 1915 i Gislum, og hun døde den 27. februar 1988. Hun blev gift i 1936 i Gislum kirke med Jens Kjær Sørensen. Han er født den 11. juli 1912 i Østrup som søn af murermester Peter Sørensen, og han døde i oktober 1993.

Ellen Petrea Jensen gennemgik almindelig skolegang og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Jens Kjær Sørensen var efter endt skolegang beskæftiget en tid ved landbruget og var derpå murerarbejdsmand hos sin far. Dernæst arbejdede han på en dørfabrik i Østrup, hvorefter han blev ansat som arbejdsformand ved Gislum–Vognsild kommune. Efter kommunesammenlægningen i 1970 fortsatte han ved Aars kommune, hvor han arbejdede som vejmand indtil pensionsalderen. – Jens Kjær Sørensen havde i omkring 10 år fagforeningskontor i hjemmet, og når han var på arbejde blev kontoret passet af hustruen. Han var medlem af sognerådet i Gislum–Vognsild og siden af byrådet i Aars, indvalgt af Socialdemokratiet.

IX.E.3.a.

Gunnar Kjær Sørensen er født den 13. august 1936 i Østrup, Vognsild sogn. Han blev gift den 28. marts 1964 i Tostrup kirke med Pia Lilli Haugaard, der er født den 28. marts 1944 i Århus, Sct. Johannes sogn, som datter af lærer Evald Haugaard og hustru, fysioterapeut Astrid Wittrup.

Bosat: Sønder Parkvej 109, Ringsted.

Gunnar Kjær Sørensen gik i skole i Østrup i 7 år. Han stod i lære som kommis i Østrup, og efter at være blevet udlært arbejdede han som kommis hos Bernt Henriksen i Terndrup 1954–1956. Herpå aftjente han sin værnepligt i Karup og Værløse og hjemsendtes i 1957. I 1958 blev han ansat ved DSB i Thisted og kom siden til hhv. Randers og Struer. I 1971 flyttede han til Ringsted og arbejdede hos DSB i København som togfører til 1. september 1998, da han blev pensioneret. – Gunnar Kjær Sørensen har været censor på Jernbaneskolen og instruktør for nyansatte og de nye togførere på IC 3–togene.

Pia Lilli Haugaard gik i skole i Tostrup og Aalestrup, i alt 10 år. I 1961 påbegyndte hun uddannelsen til barneplejerske i Kjellerup, og året efter kom hun til Silkeborg. I perioden 1963–1964 var hun sygehjælper på sygehuset i Randers, og dernæst arbejdede hun på Søren Møllersgades syge- og plejehjem i Randers fra 1965 til 1970. Fra 1972 til 1975 var hun beskæftiget på Benediktegårdens børnehave i Ringsted, og de følgende år til 1981 arbejdede hun i en børnehaveklasse på Sønderparkskolen i Ringsted. Hun læste nu til pædagog på seminariet i Roskilde og blev dimitteret i 1984. Samme år fik hun ansættelse på Sct. Knudsgård i Ringsted. Fra 1989 til 1993 var hun afdelingsleder af en flygtningebørnehave, og hun arbejder nu igen på Sønderparkskolen som børnehavelærer.

IX.E.3.a.1)

Helle Kjær Sørensen er født den 26. september 1964 i Randers, Sct. Mortens sogn. Hun blev gift den 16. juli 1994 i Nordrupøster kirke med Kim Petersen, der er født den 25. august 1959 i Ishøj som søn af Niels–Knud Petersen og hustru Elly Kornelia Larsen.

Bosat: Åbakken 3, Ringsted.

Helle Kjær Sørensen tog 10. klasses eksamen fra Sønderparkskolen i Ringsted i 1980, og efter at have taget HH–eksamen blev hun uddannet som kontorassistent i et byggefirma. Derefter fik hun ansættelse som kontorassistent i Den Danske Bank. Fra 1992 til 1996 gennemgik hun uddannelse til sygeplejerske på sygeplejeskolen i Roskilde, og hun har siden været ansat på Roskilde sygehus.

Kim Petersen tog realeksamen fra Sønderparkskolen i Ringsted, hvorpå han stod i lære som landbrugsmaskinmekaniker. Efter at have aftjent sin værnepligt ved livgarden 1980–1981 blev han i 1982 optaget på politiskolen. Han blev færdiguddannet som politiassistent i 1985 og er nu ansat ved Roskilde politi.

IX.E.3.a.1)a)

Emma Kjær Petersen er født den 25. oktober 1994 i Ringsed.

IX.E.3.a.1)b)

Jacob Kjær Petersen er født den 24. marts 1998 i Ringsted.

IX.E.3.a.2)

Trine Kjær Sørensen er født den 29. august 1970 i Randers. Hun blev gift den 24. juni 1995 i Vigersted kirke med Henrik Præstmark, der i 1997 fik slettet efternavnet Nielsen. Han er født den 20. april 1964 i Glostrup som søn af chefkonsulent Steen Nielsen og hustru Jette Præstmark.

Bosat: Søndergade 17, Ringsted.

Trine Kjær Sørensen tog 10. klasses eksamen fra Sønderparkskolen i Ringsted i 1987, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen gennemgik hun uddannelse til advokatsekretær i Køge 1988–1990. Siden efteråret 1990 har hun været ansat som advokatsekretær på et advokatkontor i København.

Henrik Præstmark tog 10. klasses eksamen fra Vigersted skole i 1981 og HF-eksamen i 1983. Efter at have været på svagstrømsteknisk værkstedsskole i 1984 var han praktikant hos SEAS i ca. 1 år. I perioden 1985–1986 læste han til elektroniktekniker, og dernæst var han lagerekspedient hos Opel i Ringsted og hos BW Dental 1988–1989. Han havde nu ansættelse som revisorassistent i revisionsfirmaet Otto Houd til 1993, da han blev ansat hos Options Invest Danmark i regnskabsafdelingen. Selskabet gik konkurs i 1997, og han var derefter nogle måneder gruppeleder i regnskabsafdelingen hos Bodenhoff. Siden oktober 1998 har han været ansat hos Københavns Havn, økonomiafdelingen. – I årene 1989–1997 gennemgik han flere forskellige regnskabskurser.

IX.E.3.a.2)a)

Emilie Kjær Præstmark er født den 8. oktober 1997 i Ringsted.

IX.E.3.b.

Eigil Kjær Sørensen er født den 27. marts 1939 i Østrup, Vognsild sogn. Han blev gift den 25. juli 1964 i Simsted kirke med Grethe Holmberg, der er født den 25. december 1942 i Boldrup, Stenild sogn, som datter af gårdejer Børge Hans Holmberg og hustru Petra Jensen.

Bosat: Nørregade 12, Østrup, Aars.

Eigil Kjær Sørensen gik i skole i Østrup i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper i ca. 2 år, hvorpå han stod i lære som elektriker hos Holger Pedersen i Østrup. Siden han blev udlært har han arbejdet hos læremesteren, der siden har flyttet virksomheden til Aars. Ansættelsesforholdet var afbrudt af perioden 1959–1961, da han aftjente sin værnepligt i Holstebro. – Eigil Kjær Sørensen er formand for vandværket i Østrup.

Grethe Holmberg tog realeksamen fra Aalestrup Realskole, hvorpå hun blev uddannet indenfor kontor og forretning hos Holger Pedersen i Østrup. Fra 1961 til 1964 var hun beskæftiget som syerske på en fabrik i Hobro, hvorefter hun var hjemmearbejdende husmor til 1973. Siden har hun arbejdet som servitrice, først på Østrup Kro i 10 år, dernæst på St. Binderup Kro 1983–1990 og siden på Messecentret i Aars og på Kimbrerkroen.

IX.E.3.b.1)

Dennis Kjær Sørensen er født den 7. december 1964 i Østrup, Vognsild sogn. Han blev gift den 19. juni 1994 i Nysted kirke med Lene Birgitte Holst Nielsen, der er født den 13. februar 1967 i Helsingør som datter af overkontrollør Hans Holst Nielsen og hustru Tove Ferslev Olsen.

Bosat: Rønvangen 119, Hinnerup.

Dennis Kjær Sørensen gik i skole i Vestrup og Aars, i alt 9 år. Efter at have gennemgået EFG-basisåret i Aars var han arbejdsdreng på et maskinsnedkeri i ca. 1 år. I 1982 kom han i lære som elektromekaniker, og efter at være blevet udlært i 1985 flyttede han til Lolland og fik ansættelse hos Nielsen & Rønne som elektromekaniker. I 1988 blev han udnævnt til værkfører samme sted og var beskæftiget som sådan til april 1995. Siden maj 1995 har han været værkfører hos Århus Elektro.

Lene Birgitte Holst Nielsen gennemgik 10 års skolegang og har siden 1983 været ansat som postbud ved postvæsenet i Nykøbing F. I april 1995 fik hun orlov fra arbejdet.

IX.E.3.b.1)a)

Pelle Holst Sørensen er født den 19. februar 1990 i Nykøbing F.

IX.E.3.b.1)b)

Oliver Holst Sørensen er født den 19. februar 1992 i Nykøbing F.

IX.E.3.b.2)

Kate Kjær Sørensen er født den 18. februar 1969 i Østrup, Vognsild sogn.

Bosat: Reberbanegade 53, København S.

Kate Kjær Sørensen tog 10. klasses eksamen. Hun har arbejdet som ufaglært snedker samt været au pair 1 år i USA og været bosat i Kina i 1 år. Desuden har hun været rygsækrejsende i Australien i 1 år. På nuværende tidspunkt arbejder hun som receptionist på Sofie Amalie Hotel i København.

IX.E.3.c.

Preben Kjær Sørensen døde 13 måneder gammel.

IX.E.3.d.

Preben Kjær Sørensen er født den 21. april 1943 i Østrup, Vognsild sogn. Han blev gift den 18. september 1971 i Svingelbjerg kirke med Lis Eriksen, der er født den 27. juni 1950 på Ejdrup Mark som datter af husmand Søren Gustav Eriksen og hustru Magdalene Larsen.

Bosat: Torsvang 21, Nørager.

Preben Kjær Sørensen gik i skole i Østrup samt på real-skolen i Aalestrup. Herefter blev han uddannet som kommuneassistent ved Tisted-Binderup-Durup kommune. I 1964 indkaldtes han til militærtjeneste ved Dronningens Livregiment i Nr. Uttrup, og efter hjemsendelsen blev han i januar 1966 ansat som kommunalassistent ved Rørbæk-Grynderup-Stenild kommune (nu Nørager kommune). Siden 1970 har han været skattechef samme sted.

Lis Eriksen gik i skole i Svingelbjerg og Farsø, i alt 7 år. Hun var ung pige i huset i Farsø i 1 år, og efter at have haft et ophold på Borremose ungdomsskole i 1965 var hun husassistent og fabriksarbejder i Farsø en periode. I januar 1968 blev hun ansat som klinikassistentelev hos K. og V. Fog i Aalestrup, og efter at være blevet udlært arbejdede hun samme sted til september 1979. Siden har hun haft ansættelse ved den kommunale tandpleje i Nørager.

IX.E.3.d.1)

Thomas Kjær Sørensen er født den 23. april 1975 i Aalborg.

IX.E.3.d.2)

Janni Kjær Sørensen er født den 16. september 1977 i Aalborg.

IX.E.3.e.

Jens Peter Kjær Sørensen er født den 16. december 1946 i Østrup, Vognsild sogn. Han blev gift den 4. februar 1972 i Testrup kirke med Birtha Olesen, der er født den 4. juni 1946 i Testrup som datter af husmand Jakob Olesen og hustru Nielsine.

Bosat: Løvsangervej 24, Aars.

Jens Peter Kjær Sørensen gik i skole i Østrup samt på realskolen i Aalestrup, i alt 9 år. Han blev udlært som elektriker hos Holger Pedersen i Østrup og arbejdede som elektrikersvend til 1973, afbrudt af militærtjeneste i Århus og Randers 1968–1969. Siden 1973 har han været ansat ved Jysk Telefon, fra 1985 som funktionsleder.

Birtha Olesen gik i skole i Aalestrup i 9 år. Herpå var hun beskæftiget som hhv. husassistent og ekspeditrice i Aalestrup. Siden 1973 har hun været ansat på plejehjemmet Østermarken i Aars.

IX.E.3.e.1)

Bethina Kjær Sørensen er født den 14. juni 1972 i Viborg.

Hun er kontorassistent.

IX.E.3.e.2)

Mette Kjær Sørensen er født den 29. februar 1980 i Aars.

IX.E.3.f.

Karen Marie Kjær Sørensen er født den 14. november 1949 i Østrup, Vognsild sogn. Hun blev gift den 27. november 1971 i Vognsild kirke med Peter Møller. Ægteskabet blev opløst i 1995.

Bosat: Svalegårdsvej 33, Aalborg.

Karen Marie Kjær Sørensen gik i skole i Østrup og Aars, i alt 9 år. Hun blev udlært som revisorassistent hos Aage Thulstrup i Aars, hvorpå hun var ansat som revisorassistent hos S. E. Christensen i Aalborg fra 1969 til 1979. Siden har hun haft ansættelse ved Aalborg kommune som chefsekretær for skattedirektøren.

IX.E.3.f.1)

Susan Gerd Møller er født den 6. oktober 1974 på Aalborg sygehus Nord.

Bosat: Hasserisgade 4, Aalborg.

Susan Gerd Møller tog 10. klasses eksamen fra Klarup skole og gennemgik EFG-basisåret på Aalborg handelsskole, hvorpå hun tog enkeltfag på VUC. I 1996–1997 gennemgik hun uddannelse til social- og sundhedshjælper.

IX.E.4.

Harry Egon Lynnerup Jensen er født den 1. juli 1922 i Gislum. Han blev gift den 20. oktober 1950 i Stenild kirke med Marie Jacobine Nielsen, der er født den 16. juni 1929 i Stenild som datter af husmand Niels Christian Nielsen og hustru Agnes Nikoline Kristensen.

Bosat: Lindholmvej 5, Gislum, Aars.

Harry Egon Lynnerup Jensen gik i skole i Gislum i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper på hjemegnen til 1950, hvorpå han overtog forældrenes ejendom med besætning og et tilliggende på 13,4 ha. Han drev gården som alsidigt landbrug til 1984, da han solgte kørne og fortsatte med

griseproduktion til 1995, hvorefter han gik på pension.

Marie Jacobine Nielsen gik i skole i Stenild i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Herpå var hun medhjælpende hustru ved landbruget.

IX.E.4.a.

Hanne Lynnerup Jensen er født den 24. februar 1951 i Gislum. Hun blev gift den 18. november 1972 i Gislum kirke med Mogens Stigstrup Kristensen, der er født den 7. januar 1949 i København, Aldersro sogn, som søn af fængselsbetjent Aage Kristen Kristensen og hustru, fabriksarbejder Anne-Lise Johansen.

Bosat: Peder Stubsvvej 5, Aars.

Hanne Lynnerup Jensen gik i skole i Gislum og Aars, i alt 9 år. Hun blev udlært som kontorassistent hos Ejvind Nielsen i Aars i 1970 og arbejdede samme sted til 1975. Siden har hun været ansat som kontorassistent hos Tryg Baltica i Aars. Sideløbende med sit arbejde har hun læst til merkonom i markedsføring og tog eksamen i 1994.

Mogens Stigstrup Kristensen gik på Emdrup skole i København i 9 år. Han blev udlært som mekaniker hos Ford i Gladsaxe i 1970, hvorpå han fra 1971 til 1975 arbejdede som automekaniker hos hhv. Morten Nielsen i Farsø, Peder Frederiksen i Aalestrup og Lars Rold i Aars. De følgende år til 1981 drev han eget autoværksted i Aars, og fra 1983 har han været ansat på Grundfos i Hvam, først som maskinarbejder og fra 1990 som leder af lærlingeafdelingen.

IX.E.4.a.1)

Helle Stigstrup Kristensen er født den 11. maj 1974 på sygehuset i Farsø.

Bosat: Glinkasvej 20, København SV.

Helle Stigstrup Kristensen tog 9. klasses eksamen fra Aars skole i 1990 og HH-eksamen fra handelsskolen i Aars i 1993, hvorpå hun arbejdede på en restaurant i Paris fra august 1993 til marts 1994. Fra november 1994 til marts 1995 foretog hun en rygsækrejse til Fjernøsten, og herpå gennemgik hun uddannelse til shippingassistent hos DFDS-Transport i København, hvor hun udlærtes i marts 1997.

IX.E.4.a.2)

Thomas Stigstrup Kristensen er født den 19. september 1978 i Aalborg.

Bosat: Peder Stubsvvej 5, Aars.

Thomas Stigstrup Kristensen tog 10. klasses eksamen fra Aars skole, og efter at have gået på teknisk skole i Aars (elektrikerlinien) kom han i lære som elektriker hos Boysen i Aalestrup den 1. august 1996.

IX.E.4.b.

Kurt Lynnerup Jensen er født den 15. juni 1955 i Gislum. Han blev gift den 8. september 1984 i Gislum med Hanne Klitgaard, der er født den 23. maj 1958 i Lyngsø, Veggerby sogn, som datter af landmand Johannes Klitgaard og hustru Lissy.

Bosat: Herredsvej 50, Morum, Aars.

Kurt Lynnerup Jensen gennemgik 9 års skolegang og var derefter beskæftiget ved landbruget, afbrudt af et ophold på Asmildkloster landbrugsskole 1977-1978. I 1981 købte han gården på ovenstående adresse.

Hanne Klitgaard tog realeksamen i 1975 og HF-eksamen i 1977, hvorpå hun var ung pige i huset i 1 år. Fra 1978 til 1981 gennemgik hun uddannelse til sygeplejerske, hvorefter hun arbejdede på Rigshospitalet i 1 år. Siden 1982 har hun været ansat på sygehuset i Farsø, fra 1995 i en oplæringsstilling som anæstesisygeplejerske.

IX.E.4.b.1)

Maria Lynnerup Jensen er født den 21. juni 1984 i Aalborg.

IX.E.4.b.2)

Kristine Lynnerup Jensen er født den 26. maj 1986 i Farsø.

IX.E.4.b.3)

Louise Lynnerup Jensen er født den 31. maj 1991 i Aalborg.

IX.E.4.c.

Annette Lynnerup Jensen er født den 19. februar 1968 i Farsø. Hun blev gift den 1. juli 1994 på Aalborg rådhus med Niels Henrik Aalestrup, der er født den 11. december 1964 i Øster Hornum som søn af smed Aleks Aalestrup og hustru Jonna Frederiksen.

Bosat: Vissehøj 56, Aalborg SØ.

Annette Lynnerup Jensen gik på Østermarksskolen i Aars i 9 år. Efter at have taget HH-eksamen fra handelsgymnasiet i Aars i 1987 gennemgik hun uddannelse til EDB-assistent i Aalborg og blev færdiguddannet i 1989. De følgende år til udgangen af 1995 var hun ansat som EDB-programmør på Danyard i Frederikshavn, og hun har siden haft ansættelse som systemkonsulent hos Logimatic A/S, Aalborg.

Niels Henrik Aalestrup gik 7 år i Hjeds skole og 3 år på Suldrup skole, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars stod han i lære som mekaniker hos Kirketerp Auto i Kirketerp. Fra 1986 til 1989 arbejdede han som automekaniker hos hhv. Øster Hornum Auto og Gustavs Auto i Vester Hornum, og han har siden været ansat hos DAB, afdelingen i Aalborg.

IX.E.4.c.1)

Mia Lynnerup Aalestrup er født den 13. august 1996 i Aalborg.



IX.B. Mette Kathrine Marie Jensen og Peder Pedersen Dahl.



IX.B.3. Kristen P. Dahl og Dagny Porsborg.



IX.B.3.a. Børge Porsborg Dahl og Betty Nikolajsen.



IX.B.3.a. Betty og Børge P. Dahl med børnebørn.



IX.B.3.a.1) Lone Dahl og Bo Madsen.



IX.B.3.a.1)a) Dennis D. Madsen.



IX.B.3.a.1)b) Christina D. Madsen.



IX.B.3.a.2) Gitte P. Dahl og Jan Pedersen.



IX.B.3.a.2) Børnene Niclas,
Simon og Michelle.



IX.B.7. Karen Margrethe P. Dahl
og Arne Nielsen.



IX.B.7.c. Niels
Dahl Nielsen og
Jytte K. Nielsen
med børn.



IX.C. Jens Lynne-
rup og Louise
Ottomine Olsen.



IX.C. Jens Lynne-
rup som ældre.



IX.C. Louise Lynnerup med børn.



IX.C.6. Kirstine Amalie Sofie Lynnerup og Gunnar Vermund Nielsen samt Helga og Ytting.



IX.C.6.a. Helga E. Nielsen og Peder Chr. Pedersen.



IX.C.6.a.2) Bøgild Pedersen.



IX.C.6.b. Sonja Adele Nielsen og svogeren Børge Jensen.



IX.C.6.c. Tove Linda Nielsen og Børge Jensen.



IX.C.6.d. Ytting Boris Nielsen og Liss Lolholm Nielsen.



IX.C.6.d. Ægteparrets børn og svigerdatter: Carsten, Susanne, Flemming og Anders.



IX.C.8. Anna Mette Lynnerup og Aage Nielsen.



IX.C.9. Anton Olsen Lynnerup.



IX.C.11. Oda Lynnerup og Peter Harbo.



IX.C.11.c. Irma Harbo og Ottwin J. Schreiner.



IX.C.11.c.1) Frank H. Schreiner og Susanne Andersen.



IX.C.12. Kaj Erling Lynnerup og Lilly V. Mogensen.



IX.C.12.a. Birthe Yrsa Lynnerup.



IX.C.12.b. Per Ove Lynnerup.



IX.C.11.b.1) Marie Louise (t.h.) og IX.C.11.b.2) Jesper (t.v.).



IX.C.13. Ingerlise Lynnerup og Hans Villy Mikkelsen.



IX.C.14. Knud Otto Lynnerup og Irma V. Jensen.



IX.C.14.a. Ivan Lynnerup og Joan D. Franta med børn.



IX.C.14.b. Erik Lynnerup og Kirsten E. Vejle med Henrik.



IX.C.14.c. Dorrit Lynnerup og Flemming K. Jensen med børn.



IX.C.15. Preben Lynnerup.



IX.D.1.b. Preben Lauge Genske og Annelise Starke.



IX.D.1.b.1) Lars Lauge Genske og Helle Therkelsen med børn.



IX.D.1.b.2) Lone Lauge Genske og Peter Grønbek Nielsen med Rasmus.



IX.D.1.b.3) Pernille L. Genske og Carsten Graff.



IX.E. Peder Anton Marinus Jensen (Lynnerup) og Hansine.



IX.E.1. Hans Chr. Lynnerup Jensen og Anine Marie K. Sørensen.



IX.E.1.c. Willy Lynnerup Jensen og Inga Emilie Hvilsum.



IX.E.1.d. Egon Lynnerup Jensen og Lis Andersen med børn og svigerbørn.



IX.E.3. Ellen Petrea Jensen og Jens Kjær Sørensen med børn og svigerbørn (1986).



IX.E.3. Ellen Petrea Jensen og Jens Kjær Sørensen.



IX.E.3.a. Gunnar Kjær Sørensen og Pia Lilli Haugaard.



IX.E.3.a.1) Helle Kjær Sørensen og Kim Petersen med børn.



IX.E.3.a.2) Trine Kjær Sørensen og Henrik Præstmark med Emilie.



IX.E.4. Harry Egon Lynnerup
Jensen og Marie Jacobine Nielsen.



IX.E.4.c. Annette Lynnerup
Jensen og Niels Henrik Aalestrup
med Mia.

X. Christine Jensen

er født den 1. september 1851 i Aars Dalsgaard, Aars sogn, og hun døde den 3. april 1910 i Sjøstrup, Aars sogn. Hun blev gift første gang den 4. april 1873 i Ravnkilde med Niels Peter Laustsen. Han er født den 14. februar 1842 i Bradstrup, Ravnkilde sogn, som søn af gårdmand Laust Andersen og hustru Karen Jensdatter, og han døde den 12. december 1874 samme sted.—Christine Jensen blev derefter gift anden gang den 7. april 1876 i Ravnkilde med Jens Christoffer Mogensen. Han er født den 10. maj 1849 i Sjøstrup, Aars sogn, som søn af gårdmand Mogens Jensen og hustru Bodil Marie Christensdatter, og han døde den 24. oktober 1893 i Sjøstrup.

Niels Peter Laustsen var fra ihvertfald 1873 og indtil sin død året efter ejer af en gård i Bradstrup i Ravnkilde sogn, muligvis fødegården.

Jens Christoffer Mogensen ses i 1872 efter moderen at have overtaget en gård i Sjøstrup, Aars sogn. Der var tale om gård matr.nr. 9 af hartkorn 4 tdr. 5 skpr. 2 fjdkr. 1 3/4 alb., og under gården hørte desuden 12b med et hartkorn på 1 fjdkr. 2 1/4 alb. I 1881 ses han at have optaget et lån på 3.500 kroner hos gårdejer Thomas Jensen i Hvorvarp med pant i gården næst efter en aftægtsydelse til moderen, tinglyst med 1.440 kroner og en gæld til Kreditforeningen af Landejendomsbesiddere på 15.500 kroner. Vi ved ikke hvorfor, men ca. 1886 afhændede Jens Christoffer Mogensen selve gården og beholdt blot matr.nr. 12b, som i mellemtiden var blevet bebygget, vel med en enkelt længe med stuehus i den ene ende, stald i den anden ende og lade på loftet. I 1893, umiddelbart før sin død, lejede han derpå et stykke mose i Borremose for 49 år af Niels Christian Kjeldal af Sjøstrup formedelst 200 kroner for hele perioden.

Efter Jens Christoffer Mogensens død videredrev enken husmandsstedet i Sjøstrup, og af nogle efterladte papirer fremgår det, at hun i 1896 havde sygdom i besætningen, idet en so var blevet ramt af en slags orm, hvorefter Aars og Slet herredes politiret traf beslutning om at sætte hele svinebesætningen under offentligt tilsyn. I 1906 afhændede Christine Jensen derpå ejendommen med påstående bygninger til sønnen Niels Peter Mogensen formedelst 4.000 kroner og en nærmere bestemt aftægtsydelse. Sønnen skulle således overtage en gæld på 3.000 kroner til Kreditforeningen af ejere af mindre ejendomme på landet i Jylland og betale moderen 1.000 kroner samt for livstid yde hende en nærmere bestemt aftægt. Det hedder herom, at hun til beboelse skulle have 3 fag i den syd-østre ende af huset med fri ret til at benytte køkken og brønd. Årligt skulle hun have leveret 12.000 stykker skudtørv, frit hjemkørt og indsat i hus i rette bjergningstid, hver uge skulle hun have udbetalt 2 kroner, og hvis ejendommen skiftede ejer så 2 1/2 krone, og endelig skulle hun dagligt have 1 liter nymalket mælk leveret. I sygdomstilfælde skulle hun have fornøden pleje og pasning, og ved hendes død skulle sønnen, eller hvem der nu var ejer af ejendommen, bekoste og besørge hendes anstændige og hæderlige begravelse efter egnens skik og brug. Hvis hun istedet valgte at fraflytte ejendommen, skulle hun årligt have udbetalt et beløb på 175 kroner. Denne aftægtsydelse blev for en 5-årig periode vurderet til 1.125 kroner, hvortil kom begravelsesomkostningerne med 75 kroner. 4 år senere afgik Christine Jensen ved døden, og i 1913 valgte Niels Peter Mogensen derpå at afhænde ejendommen til svogeren Johannes Sørensen (X.F.), mod at denne overtog en gæld på 4.000 kroner til Husmandskreditforeningen og udbetalte 2.500 kroner til Niels Peter Mogensen.

I Christine Jensens første ægteskab er datteren X.A. og i andet ægteskab børnene X.B.—X.F.

X.A.

Mette Marie Larsen er født den 15. september 1874 i Bradstrup, Ravnkilde sogn.

Hun er forgæves søgt konfirmeret, gift og død i Aars sogn.

X.B.

Karen Marie Mogensen er født den 21. juni 1877 i Sjøstrup, Aars sogn, og hun døde den 23. juli 1878 samme sted.

X.C.

Niels Peter Mogensen er født den 17. september 1878 i Sjøstrup, Aars sogn, og han døde den 25. februar 1957 i Bradstrup, Ravnkilde sogn. Han blev gift den 9. maj 1911 i Aars kirke med Hansine Kristine Hansen. Hun er født den 4. oktober 1883 i Mejlby som datter af husmand Christen Hansen og hustru Ane Pedersdatter, og hun døde den 3. marts 1930 i Bradstrup, Ravnkilde sogn.

Niels Peter Mogensen gik i skole i Aars i 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil faderens død, hvorpå han kom hjem for at hjælpe moderen med driften af gården. Ind i mellem havde han ophold på landbrugsskolen i Aars i 2 vintre. I 1906 købte han fødehjemmet i Sjøstrup på ca. 10 tdr. land. Købssummen var 4.000 kroner, og desuden skulle han svare aftægt til sin mor. Han drev ejendommen nogle år, hvorpå han solgte til svogeren Johannes (X.F.). I 1911 købte han Kirkehøjgård i Bradstrup på 84 tdr. land, hvoraf ca. 10 tdr. land var eng. Han drev gården som alsidigt landbrug til sin død, hvorpå gården blev overtaget af sønnerne. – I årenes løb moderniserede han bygningerne, bl.a. blev der bygget ny kostald i 1915. Desuden blev der tilført elektricitetsforsyning samt oprettet vandværk på ejendommen.

Hansine Kristine Hansen gik i skole i Mejlby i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning forskellige steder indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Mellerup højskole.

I ægteskabet er børnene X.C.1.– X.C.7.

X.C.1.

Jens Kristian Mogensen er født den 18. marts 1912 i Bradstrup, Ravnkilde sogn, og han døde ugift den 17. marts 1995 på sygehuset i Hobro.

Jens Kristian Mogensen gik i skole i Ravnkilde i 7 år og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. på Sjælland. Efter at have haft et ophold på Malling landbrugsskole 1936–1937 arbejdede han ved landbruget hjemme på Kirkehøjgård, som han derpå overtog sammen med brødrene i 1957. – Jens Kristian Mogensen deltog i driften af gården til sin død.

X.C.2.

Anna Kirstine Mogensen er født den 27. juni 1913 i Bradstrup, Ravnkilde sogn.

Bosat: Døstrupvej 191, Bradstrup, Nørager.

Anna Kirstine Mogensen gik i skole i Ravnkilde i 7 år. Hun hjalp til hjemme hos forældrene i nogle år og var derefter ung pige i huset i Suldrup og Viuf. Siden 1934 har hun fungeret som husbestyrerinde hjemme på Kirkehøjgård for sin far og brødrene.

X.C.3.

Martine Marie Mogensen er født den 20. juli 1914 i Bradstrup, Ravnkilde sogn. Hun blev gift den 22. april 1946 i Ravnkilde med Jens Peter Christensen, der er født den 26. juli 1920 i Kirstinebjerg, Vejlbj sogn ved Fredericia, som søn af boelsmand Christen Christensen og hustru Kirstine Oline Olesen.

Bosat: Poppelparken 25, Langeskov.

Martine Marie Mogensen gik i skole i Ravnkilde i 7 år. Herpå havde hun plads som stuepige på større gårde i Nørrejylland samt i Odense. Desuden var hun kokkepige på Asmildkloster landbrugsskole i 1 år inden giftermålet. Siden 1946 har hun været medhjælpende hustru i gartneriet.

Jens Peter Christensen gik i skole i Ryslinge og Kirkeby, i alt 7 år. Han tjente som landbrugsmedhjælper i Pederstrup i 1 år, hvorpå han gennemgik uddannelse til gartner på et gartneri i Assens og på Gartnergården i Åsum. I 1946 købte han en ejendom i Gedsbjerg på 4 tdr. land, som han drev som grøntsagsgartneri til ca. 1970. De følgende år til 1994 dyrkede han udelukkende afskæringsblomster på ejendommen. I 1995 solgte han gartneriet.

X.C.3.a.

Hugo Koustrup Christensen er født den 24. februar 1947 i Gedsbjerg, Ullerslev sogn. Han lever sammen med Edith Jensen, der er født den 28. november 1943 i Hårby som datter af landmand Hans Peter Jensen og hustru Ester Greve.

Bosat: Valbo Alle 18, Vallensbæk Strand.

Hugo Koustrup Christensen gik i skole i Ullerslev i 7 år. Han stod i lære som gartner i Ryslinge og Ravnebjerg, hvorpå han arbejdede på et gartneri i Stige til slutningen af året 1966. Fra januar 1967 til marts 1968 aftjente han sin værnepligt i Odense, og han har siden været ansat på et gartneri i Ishøj. – Han spiller harmonika og har siden 1983 spillet til folkedans i Taastrup Folkemusikforening.

Edith Jensen tog realeksamen i Hårby og handelseksamen på Tietgenskolen. Senere blev hun uddannet som korrespondent, og hun har nu ansættelse som sekretær.

X.C.3.b.

Ruth Lene Koustrup Christensen er født den 31. marts 1953 i Gedsbjerg, Ullerslev sogn. Hun blev gift den 27. juli 1974 i Ullerslev kirke med Preben Lundsgaard, der er født den 16. oktober 1948 i Mosegaard, Balslev sogn, som søn af gårdejer Jens Frede Lundsgaard og hustru Esther Jørgensen.

Bosat: Klaus Berntsensvej 18, Eskilstrup, Ringe.

Ruth Lene Koustrup Christensen tog realeksamen fra Ullerslev skole i 1970 og den 1-årige handelseksamen fra handelsskolen i Nyborg i 1971, hvorpå hun blev ansat som elev i Den Danske Bank i Ullerslev. Hun blev udlært i 1973 og arbejdede samme sted til 1975, hvorpå hun var beskæftiget i Den Danske Bank i Ørbæk til 1978, da hun blev hjemmearbejdende husmor. I årene 1993–1996 var hun gartnerimedhjælper hos Larsen Dried Flowers i Havndrup, og hun har siden været fabriksarbejder hos Isolit Glas i Hellerup, Fyn. – Ruth Lene Koustrup Christensen har siden 1984 været medlem af menighedsrådet i Søllinge.

Preben Lundsgaard gik i skole i Balslev og Søllinge, i alt 7 år. Han arbejdede ved landbruget hjemme til 1963, og efter at have haft et ophold på Vesterdal efterskole i Nr. Åby 1963–1964 var han landbrugsmedhjælper i bl.a. Ryslinge og V. Hæsinge. I 1968–1969 aftjente han sin værnepligt ved Fynske Livregiment i Odense, og han arbejdede nu igen ved landbruget til 1972, da han indledte et ophold på Dalum landbrugsskole. I 1973 købte han halvpart i faderens gård, Stærbo-gård, og i 1977 købte han faderens andel. Gården havde oprindeligt et tilliggende på 42 tdr. land, men siden er der købt mere jord, således at der nu er 90 tdr. land. Desuden har han ca. 23 tdr. land i forpagtning. Gården blev drevet med malkekvæg og opdræt til 1993, og han har nu udelukkende svineavl og producerer ca. 3.000 fedesvin årligt. – På gårdens jord står der en mindsten over konseilspræsident Klaus Berntsen.

X.C.3.b.1)

Dorthe Lundsgaard er født den 19. juni 1976 på sygehuset i Nyborg.

Bosat: Kirkeballev 2 D, Ullerslev.

Dorthe Lundsgaard gik på friskolen i Søllinge i 9 år, hvorpå hun havde ophold på Bernstorffsminde efterskole i 2 år. Efter at have taget den 1-årige handelseksamen på handelsskolen i Svendborg i 1994 var hun au pair i London, hvorpå hun stod i lære som blomsterdekoratør i Kerteminde 1995–1997. På nuværende tidspunkt er hun ansat hos Midtfyns Plantecenter i Ringe.

X.C.3.b.2)

Anders Lundsgaard er født den 18. august 1978 på sygehuset i Nyborg.

Bosat: Eskebjergvej 5, Vester Skerninge.

Anders Lundsgaard gik på friskolen i Søllinge i 8 år, hvorpå han havde ophold på Bernstorffsminde efterskole 1992–1994. I 1995 tog han 10. klasses eksamen fra Nordagerskolen i Ringe og

arbejdede det følgende år ved landbruget i Ryslinge. Herefter havde han 1/2 års ophold på Korinth landbrugsskole, og han har siden været landbrugsmedhjælper i Vester Skerninge.

X.C.3.b.3)

Martin Lundsgaard er født den 19. september 1983 i Eskilstrup.

X.C.3.c.

Niels Peter Koustrup Christensen er født den 23. marts 1954 i Gedsbjerg, Ullerslev sogn. Han blev gift den 17. januar 1976 på Aalborg rådhus med Kirsten Doris Jepsen Larsen, der er født den 8. juni 1954 i Aalestrup som datter af snedker Charles Jepsen Larsen og hustru, kontorassistent Ester Margrethe Pedersen.

Bosat: Kærvej 57, Nr. Kongerslev, Kongerslev.

Niels Peter Koustrup Christensen gik i skole i Ullerslev i 8 år. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder på Fyn til 1973, hvorpå han var fabriksarbejder på Plumrose i Odense i ca. 1 år. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Bornholms Værn samt ved Jyske Trænregiment i Hvorup 1974–1975 arbejdede han igen på Plumrose i 1 års tid. Dernæst var han træindustriarbejder hos S.E. Typeskabe i Svenstrup, hvorefter han var bestyrer på Fabriksgården i Gudumholm fra 1976 til 1979. Den følgende periode til 1980 var han eksportchauffør hos vognmand Per Larsen i Aalborg, og herpå var han ansat som autoophugger på Aalborg Autoophug til 1995, da han blev uarbejdsdygtig på grund af en arbejdsulykke. I 1997 begyndte han igen på arbejdsmarkedet og har siden været buschauffør hos Nordtrafik, Hjørring.

Kirsten Doris Jepsen Larsen tog 9. klasses eksamen fra Kragssbjergskolen i 1972, hvorpå hun var ekspeditrice hos forskellige købmænd i Aalborg. Fra 1973 til 1975 var hun ansat som stuepige på Hotel Scheelsminde i Skalborg, hvorefter hun var hjemmearbejdende husmor til 1994, afbrudt af perioden 1985–1988, hvor hun drev stofforretning på ovenstående adresse. Fra 1994 til 1997 var hun ansat som oldfrue på Hotel Scheelsminde, og hun har siden haft ansættelse som inspektør hos Stjernerengøring i Aalborg. – Kirsten Doris Jepsen Larsen har siden 1991 siddet i bestyrelsen for Sejlflod Turistforening og har været formand i 2 år.

X.C.3.c.1)

Martine Maria Koustrup Christensen er født den 16. februar 1976 på Aalborg sygehus Nord. Hun blev gift den 2. maj 1998 i Sdr. Kongerslev kirke med Kim Rosenkilde Villadsen, der er født den 14. februar 1973 på sygehuset i Terndrup som søn af cementstøber Niels Rosenkilde Villadsen og hustru Aase Thorn Larsen–Kaasgaard.

Bosat: Lindevej 11, Bælum.

Martine Maria Koustrup Christensen gik først på Tornhøjskolen i Aalborg, derefter på Nr. Kongerslev skole og sidst på Sdr. Kongerslev skole, hvor hun sluttede med 10. klasses eksamen. Derefter gik hun på handelsskole i Aalborg i 1/2 år, og hun har siden haft rengøringsjobs.

Kim Rosenkilde Villadsen gik i skole i Terndrup i 8 år, hvorpå han tog 9. og 10. klasse på en efterskole. Efter at have gennemgået EFG-basisåret på teknisk skole stod han i lære på stålspærfabrikken Karl Molin i Terndrup. Da han var udlært fik han arbejde som arbejdsmand hos Heinrich Thomsen.

Martine Maria Koustrup Christensen har sønnen Marc med Michael Pedersen (født den 17. februar 1972) og med Kim Rosenkilde Villadsen sønnen Chris.

X.C.3.c.1)a)

Marc André Koustrup Christensen er født den 6. december 1995 i Mou.

X.C.3.c.1)b)

Chris Rosenkilde Christensen er født den 17. juli 1998 i Kongerslev.

X.C.3.c.2)

Carina Koustrup Christensen er født den 27. maj 1978 i Gudumholm, Gudum sogn. Hun lever sammen med Dan Hamborg Larsen, der er født den 24. december 1974 i Dybvad, Skæve sogn, som søn af trykker Bruno Andersen og rengøringsassistent Linda Hamborg Larsen.

Bosat: Vinkelvej 8, Kongerslev.

Carina Koustrup Christensen gennemgik 10 års skolegang, hvorpå hun var på kokkeskole i 2 år. Derefter var hun stuepige på Hotel Scheelsminde, og hun er nu ansat som køkkenmedhjælper samme sted.

Dan Hamborg Larsen gennemgik 10 års skolegang, hvorpå han var på tjenerskole. Dernæst gennemgik han 11 måneders grunduddannelse ved Jyske Dragonregiment i Holstebro, og siden blev han videreuddannet ved militæret i Farum og Skive, hvorpå han var konstabel i Jugoslavien i 1/2 år. Han er nu tæppemontør.

X.C.3.c.2)a)

Morten Charles Hamborg Christensen er født den 18. juli 1998 i Kongerslev.

X.C.3.c.3)

Lars Peter Koustrup Christensen er født den 6. juni 1982 i Aalborg.

Han har gennemgået 9 års skolegang og er nu butikselev.

X.C.4.

Svend Harald Mogensen er født den 12. september 1915 i Bradstrup, Ravnkilde sogn.

Bosat: Kirkehøjgård, Døstrupvej 191, Bradstrup, Nørager.

Svend Harald Mogensen gik i skole i Ravnkilde i 7 år og var derefter beskæftiget ved landbruget hjemme til 1935. Herpå var han landbrugselev på Visborggård 1935–1936, og efter at have aftjent sin værnepligt ved dragonregimentet i Randers, hvorfra han hjemsendtes i 1937, arbejdede han igen ved landbruget hjemme. I 1957 overtog han fødegården sammen med brødrene. Gården drives i dag som alsidigt landbrug. – Svend Harald Mogensen var under krigen aktiv i modstandsbevægelsen i Hobro.

X.C.5.

Ingvard Kristian Mogensen er født den 1. februar 1917 i Bradstrup, Ravnkilde sogn, og han døde den 5. april 1917 samme sted.

X.C.6.

Inga Krista Mogensen er født den 10. september 1918 i Bradstrup, Ravnkilde sogn, og hun døde den 4. maj 1919 samme sted.

X.C.7.

Karl Ingemann Mogensen er født den 21. september 1920 i Bradstrup, Ravnkilde sogn, og han døde den 11. april 1988 i Bradstrup.

Karl Ingemann Mogensen gik i skole i Ravnkilde i 7 år og havde senere et ophold på ungdoms-

skolen Solhverv i Vebbestrup. Han var beskæftiget ved landbruget forskellige steder, bl.a i Kolding og på Fyn. Siden hjalp han faderen med driften af gården, som han derpå overtog sammen med brødrene i 1957. Han deltog aktivt i driften af ejendommen indtil sin død.

X.D.

Bodil Marie Mogensen er født den 28. januar 1880 i Sjøstrup, Aars sogn, og hun døde den 5. marts 1918 i Hørby sogn. Hun blev gift den 27. december 1901 i Aars med Anton Ulstrup, der fik slettet efternavnet Pedersen. Han er født den 12. februar 1873 i Handest, Glenstrup sogn, som søn af gårdmand Thomas Pedersen og hustru Kristine Nielsen, og han døde den 4. marts 1942 i Nørholm.

Bodil Marie Mogensen var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Anton Ulstrup var i sine yngre dage beskæftiget ved landbruget. Siden blev han udlært som murer og arbejdede hos Møllergaard som møllebygger i forbindelse med opsætning af vindmøller. I 1927 blev han kørt over af en bil og blev invalideret, hvorefter han blev tilkendt pension. Han boede da i Hjørring.

Anton Ulstrup blev gift anden gang med Agathe Eleonora Christensen Vestergaard, og i sit andet ægteskab fik han børnene Ragnhild, Gunhild, Evald, Elle Marie og Ehler.

I Bodil Marie Mogensen og Anton Ulstrups ægteskab er børnene X.D.1.–X.D.8.

X.D.1.

Jens Kjeldsen Ulstrup er født den 25. februar 1902 på Handest Mark, Glenstrup sogn, og han døde den 7. november 1954 på Militærhospitalet i København. Han blev borgerligt viet i Vestenskov den 18. november 1927 med Brigitta Veronika Dorthea Rasmussen. Hun er født den 8. september 1909, og hun døde den 29. marts 1944 i Vestenskov på Lolland.

Jens Kjeldsen Ulstrup var arbejdsmand forskellige steder og var bl.a. ansat ved kommunen. Desuden arbejdede han i sukkerroerne i sæsonerne.

X.D.1.a.

Peter Anton Kjeldsen Ulstrup er født den 14. december 1927 i Spidsby, Tillitse sogn. Han blev gift første gang med Hildegard Erika Plater, der er født den 28. juli 1926. Ægteskabet blev ophævet i 1965, og han blev derefter gift anden gang den 13. oktober 1970 på Frederiksberg rådhus med Jytte Esther Alma Graae, der er født den 24. marts 1932 på Frederiksberg som datter af arbejdsmand Richard Carlo Christian Graae og hustru Maria Beckles.

Bosat: Brøndby Nordvej 297, Brøndby.

Peter Anton Kjeldsen Ulstrup gik i skole i Vestenskov i 7 år. Fra 1946 til 1952 sejlede han med forskellige sejlskibe i både indenrigs- og udenrigsfart, og herefter påbegyndte han navigatøruddannelsen på Svendborg Navigationsskole. Herfra tog han styrmands- og skibsførereksamen i hhv. januar og juli 1954. Han sejlede nu som styrmand og var fra 1962 til 1988 ansat i forskellige danske og udenlandske rederier. Fra 1988 til januar 1993, da han blev pensioneret, havde han ansættelse som styrmand hos DSB på Helsingør–Helsingborg overfarten.

Jytte Esther Alma Graae gik på Lindvangskolen på Frederiksberg i 7 år. Hun blev kontoruddannet hos KTAS (nu Tele Danmark) og arbejdede derefter i forskellige firmaer og institutioner, bl.a. på Bispebjerg hospital, Kommunehospitalet, Miljøstyrelsen og sidst hos Albertslund kommune. Ind imellem har hun i perioder været hjemmearbejdende husmor. I 1992 gik hun på efterløn.

X.D.1.a.1)

Peter Michael Kjeldsen Ulstrup er født den 21. oktober 1961 i Nakskov.

Bosat: Storegade 126 A, Sommersted.

X.D.1.a.2)

Anne Graae Ulstrup er født den 13. februar 1963 på Frederiksberg, Solbjerg sogn.

Bosat: Emdrupvej 53, København Ø.

Anne Graae Ulstrup tog 10. klasses eksamen og gennemgik EFG-basisåret indenfor handel og kontor, hvorpå hun blev uddannet som kontorassistent. Efter at være blevet udlært har hun arbejdet som hhv. kontorassistent, rådhusbetjent og fængselsbetjent. På nuværende tidspunkt er hun museumsvagt. – Anne Graae Ulstrup er sikkerhedsrepræsentant på sin arbejdsplads. Hun sidder desuden i afdelingsbestyrelsen for boligforeningen.

X.D.1.b.

Thorkild Harald Kjeldsen Ulstrup er født den 15. maj 1929 i Vestenskov sogn. Han blev gift første gang i 1956 i Mörkö, Sverige, med Elsa Sonja Maria Franzen, der er født den 19. januar 1932. Ægteskabet blev ophævet i 1970, og han blev derefter gift anden gang den 8. november 1970 i Salem, Sverige, med Oili Marjut Sihvonen, der er født den 8. november 1941 i Turku, Finland, som datter af bankdirektør Kauko Nyyrikki Sihvonen og hustru Aune Luoto.

Bosat: Frederikbergsvägen 45, 14431 Rönninge, Sverige.

Thorkild Harald Kjeldsen Ulstrup gennemgik 7 års skolegang og var derefter beskæftiget ved landbruget på Lolland til 1946, da han flyttede til Sverige og fik arbejde på et stålværk. Her var han beskæftiget til 1949, og han havde nu forskelligt arbejde, bl.a. indenfor cirkus og tivoli samt på savværker og gasværker. Fra 1951 til 1959 havde han ansættelse som chauffør, og derefter var han på langfart i nogle år. Fra 1962 til 1970 havde han egen virksomhed, hvorefter han måtte sælge på grund af sygdom. Dernæst var han fra 1971 til 1994 ansat som lagerformand indenfor speditjonsbranchen, hvorpå han blev pensioneret.

Oili Marjut Sihvonen gik i folkeskolen i Finland i 8 år og tog derefter en 2-årig handelslinie. Herpå var hun speditionselev i Turku og arbejdede som importspeditør fra 1962 til 1986 i Helsinki og Stockholm. Fra 1986 til 1993 havde hun ansættelse som tolddeklarator i Stockholm. I årenes løb har hun gennemgået mange forskellige kurser, bl.a. indenfor toldtaksering og transport samt transportforsikringer.

X.D.1.b.1)

Tor Jonny Ulstrup er født den 24. november 1952 i Falun, Sverige. Han lever sammen med Monica Berggren, der er født den 9. marts 1956 i Södertälje, Sverige, som datter af Nils Berggren og hustru Ulla.

Bosat: Hagagatan 18 B, SE-15332, Järna, Sverige.

Tor Jonny Ulstrup gik 8 år i grundskolen og har fra 1978 arbejdet som chauffør. Desuden har han taget en del kurser på voksenskolen.

X.D.1.b.1)a)

Ulrika Ulstrup er født den 13. april 1975 i Södertälje.

Bosat: Adelbergsvägen 21, Stockholm.

X.D.1.b.1)b)

Karin Ulstrup er født den 19. august 1979 i Södertälje.

X.D.1.b.2)

Bjarke Thorkild Tapani Ulstrup, der er adoptivbarn, er født den 26. marts 1954 i Turku, Finland.

Bosat: Frederikbergsvägen 45, Rönninge, Sverige.

X.D.1.b.3)

Sonja Monica Ulstrup er født den 19. april 1954 i Falun, Sverige. Hun lever sammen med Sven Peterson, der er født den 25. september 1948 i Södertälje.

Bosat: Liljestigen 1, Järna, Sverige.

Sonja Monica Ulstrup arbejder på et hjem for udviklingshæmmede børn.
Sven Peterson er chauffør.

X.D.1.b.3)a)

Sonja Christina Peterson er født den 1. september 1971 i Stockholm, Sverige. Hun lever sammen med Peter Dahlberg, der er født den 15. september 1974 i Södertälje.

Bosat: Industrigatan 17, Järna, Sverige.

Sonja Christina Peterson gik 9 år i grundskolen og 3 år på gymnasieskole, hvorpå hun arbejdede på kontor og i forretning. Hun er nu ansat i et parfumeri.

X.D.1.b.3)a)1))

Claes Alexander Dahlberg er født den 21. oktober 1996 i Södertälje.

X.D.1.b.3)b)

Sven Anders Peterson er født den 20. august 1976 i Södertälje. Han lever sammen med Frida Sellbrand.

Bosat: Storgatan 4, Järna, Sverige.

Sven Anders Petersen er lagerarbejder.

X.D.1.b.4)

Anneli Elisabet Ulstrup er født den 14. august 1956 i Falun, Sverige. Hun blev gift Birelius. Ægteskabet blev opløst, og hun har derefter fra 1977 til 1985 levet sammen med Jan Erik Helsing. Hun lever nu sammen med Jørgen Sannagaard, der er født den 5. marts 1962 i Ljusdal som søn af landmand Eric Sannagaard og hustru, lærer Berta Edström.

Bosat: Smultronvägen 15 B, Gävle, Sverige.

Anneli Elisabet Ulstrup gennemgik 9 års grundskole og blev derpå uddannet i restaurationsbranchen. Siden arbejdede hun som syerske og konditor. På nuværende tidspunkt er hun ansat på et daghjem.

Jørgen Sannagaard gennemgik 9 års grundskole og blev derpå uddannet som konditor. Efter at have aftjent sin værnepligt 1982–1983 arbejdede han som konditor i 16 år. Dernæst blev han uddannet som dataingeniør på højskole, og han er nu beskæftiget som systemudvikler.

X.D.1.b.4)a)

Erick Jørgen Ivan Helsing er født den 15. marts 1979 i Gävle, Sverige.

Han gik 9 år i grundskolen, hvorefter han gennemgik den 3-årige samfundsvidenskabelige gymnasieuddannelse.

X.D.1.b.5)

Ingela Margaretha Ulstrup er født den 14. august 1956 i Falun, Sverige. Hun blev gift den 13. juli 1978 i Södertälje med Olgard Valdemar Daniels-Larsson, der er født i 1946 i Älvdalen.

Bosat: Slaggatan 22, Falun, Sverige.

Ingela Margaretha Ulstrup gik 9 år i grundskolen og var derefter på landhusholdningsskole. Hun

er nu beskæftiget indenfor sygepleje.
Olgard Valdemar Daniels–Larsson er chauffør.

X.D.1.b.5)a)

Maria Sofia Madelene Larsson er født den 3. december 1976 i Södertälje.
Hun gik 9 år i grundskolen og tog derefter en 3-årig gymnasieuddannelse.

X.D.1.b.5)b)

Maria Margareta Therese Larsson er født den 5. februar 1979 i Södertälje.
Hun er studerende.

X.D.1.b.6)

Tor Christian Rauno Ulstrup er født den 12. juni 1963 i Helsinki, Finland. Han lever sammen med Maarit Annikki Samsonov.

Bosat: Frederiksbergsvägen 21, Rönninge, Sverige.

Tor Christian Rauno Ulstrup er gulvlægger, og Maarit Annikki Samsonov er studerende.

X.D.1.b.6)a)

Alexandra Annie Jill Ulstrup–Samsonov er født den 28. december 1993.

X.D.1.b.6)b)

Daniela Annie Linn Ulstrup–Samsonov er født den 23. oktober 1995.

X.D.1.c.

Svend Ejnar Kjeldsen Ulstrup er født den 12. august 1935 i Vestenskov sogn på Lolland. Han blev gift den 16. september 1967 i Vestenskov kirke med Hanne Friis Petersen, der er født den 30. august 1939 i Nakskov som datter af Jens Friis Petersen og hustru Ellen Christensen.

Bosat: Løjtoftevej 118, Nakskov.

Svend Ejnar Kjeldsen Ulstrup gik i skole i Vestenskov i 7 år, hvorefter han tog ud at sejle. Han sejlede på langfart til 1965 og var derpå ansat på DSB færgen til 1998, da han blev pensioneret som matros. De sidste 15 år var han desuden fællestillidsmand for de ansatte på Østersø-overfarten. – Sin værnepligt aftjente han ved søværnet.

Hanne Friis Petersen er hjemmehjælper.

X.D.1.c.1)

Jens Kjeldsen Ulstrup er født den 22. januar 1969 i Nykøbing F. Han er gift med Dorthe.

Jens Kjeldsen Ulstrup er maskinmester, og Dorthe er lærer.

X.D.1.c.2)

Alice Ulstrup er født den 4. april 1972 i Nykøbing F.

Hun er studerende.

X.D.1.d.

Arne Otto Kjeldsen Ulstrup er født den 26. oktober 1938 i Vestenskov sogn. Han blev gift den 20. januar 1962 på rådhuset i Hillerød med Elise Karoline Nielsen, der er født den 20. juni 1942 i Hundested, Torup sogn, som datter af fisker Edvin Nielsen og hustru Elly Hansen.

Bosat: Gransangervej 6, Hundested.

Arne Otto Kjeldsen Ulstrup gik i skole i Vestenskov i 7 år. Han stod i lære som skibsbygger på skibsværftet i Nakskov, og efter at have aftjent sin værnepligt i Holbæk 1958–1959 flyttede han til Hundested og fik ansættelse som smedesvend på stålvalseværket i Frederiksværk. Han har siden arbejdet samme sted. – Arne Otto Kjeldsen Ulstrup har siddet i bestyrelsen for fodboldforeningens venner i 25 år.

Elise Karoline Nielsen gik i skole i Hundested i 7 år. Hun var ung pige i huset og ekspeditrice i bagerforretning indtil giftermålet, hvorpå hun var hjemmearbejdende husmor i ca. 7 år. Fra 1972 til 1994 havde hun ansættelse hos Uno Plast i Hundested.

X.D.1.d.1)

Margit Kjeldsen Ulstrup er født den 6. maj 1962 på sygehuset i Frederiksværk. Hun blev gift den 1. august 1987 i Lynæs kirke med Michael Astrup Rasmussen, der er født den 13. november 1961 på sygehuset i Frederiksværk som søn af Bent Ewin Rasmussen og hustru Irma Katinka Jensen.

Bosat: Valmuevej 17, Hundested.

Margit Kjeldsen Ulstrup tog 10. klasses eksamen i 1979 og den 1-årige handelsskoleeksamen i 1980, hvorpå hun blev uddannet som skoekspedient. I 1984 fik hun konstateret lededigt, og hun er nu invalidepensionist. – Margit Kjeldsen Ulstrup har i nogle år siddet i bestyrelsen for Fnug (foreningen for unge gigtramte). Hun tegner og maler og synger i kor.

Michael Astrup Rasmussen tog 10. klasses eksamen i 1978, hvorpå han stod i lære som maskinarbejder. I 1985 tog han udvidet maskinmestereksamen, og herefter sejlede han som maskinmester i ØK og på Grenaa–Hundested overfarten. Han er nu ansat som driftsmester på stålvalseværket i Frederiksværk.

X.D.1.d.2)

Kirsten Kjeldsen Ulstrup er født den 6. juli 1964 i Hundested, Torup sogn. Hun blev gift Jørgensen i 1988. Ægteskabet blev opløst i 1996.

Bosat: Parallelvej 24 D, Hundested.

Kirsten Kjeldsen Ulstrup tog 10. klasses eksamen og gennemgik EFG-basisåret, hvorpå hun blev uddannet som ekspeditrice i en tøjforretning. Hun arbejder nu som operatør.

X.D.1.d.2)a)

Jonas Ulstrup Jørgensen er født den 28. april 1990 i Hillerød.

X.D.1.d.2)b)

Daniel Ulstrup Jørgensen er født den 15. september 1992 i Frederikssund.

X.D.1.e.

Jørgen Egon Kjeldsen Ulstrup er født den 29. juni 1941. Han er gift, og i ægteskabet er 1 barn.

Bosat: Rolfsvej 4, Nakskov.

X.D.1.f.

Bodil Birgitte Ulstrup Jensen er født den 2. november 1943 i Vestenskov sogn, og hun døde den 27. september 1981 i Nakskov. Hun blev gift den 13. april 1968 i Nakskov med Bent Rosendal Blom Hansen, der er født den 4. juli 1930 i Løjtofte sogn.

Bodil Birgitte Ulstrup Jensen voksede op hos adoptivforældre på Jødevej 49 i Nakskov. Hun gennemgik almindelig skolegang og gik senere på handelsskole. Derefter blev hun uddannet som revisorassistent hos revisor Christoffersen i Nakskov og var ansat i samme firma i nogle år. Herefter var hun bogholder hos N.E. Froms Sølvsmiede i Nakskov indtil sin død.

Bent Rosendal Blom Hansen er montør.

X.D.1.f.1)

Michael Ulstrup Jensen er født den 7. december 1962 i Nakskov. Han lever sammen med Gitte Agerskov, der er født den 30. juni 1973 i Fakse som datter af politiassistent Steen Agerskov og hustru, rengøringsassistent Elly Pedersen.

Bosat: Retortvej 66, Valby.

Michael Ulstrup Jensen tog 10. klasses eksamen. Han blev udlært som glarmester og aftjente i 1984 sin værnepligt på Antvorskov kaserne. Siden ca. 1993 har han haft ansættelse som specialarbejder hos Hempel Skibsfarvefabrik A/S, Lyngby. – Hans store interesse er klassiske motorcykler, og han har på nuværende tidspunkt en Triumph Bonneville, årgang 1970.

Gitte Agerskov tog 10. klasses eksamen og HF-eksamen. Desuden tog hun den 1-årige handelsskoleeksamen, hvorefter hun blev uddannet som kontorassistent. Hun har arbejdet indenfor administration i 4 år og er på nuværende tidspunkt ansat som advokatsekretær.

X.D.1.f.2)

Solveig Elisabeth Ulstrup Jensen er født den 3. juni 1966 i Nakskov. Hun er gift med Robert Ristinge.

Bosat: Kählersvej 2, Næstved.

Solveig Elisabeth Ulstrup Jensen er lægesekretær, og Robert Ristinge er maskinarbejder.

X.D.2.

Peder Madsen Ulstrup er født den 17. juni 1903 på Handest Mark, Glenstrup sogn, og han døde ugift i november 1982.

Han rejste som ung til Frankrig, hvor han var ansat i en filial af et dansk flytteselskab. Sin værnepligt aftjente han i Danmark ved dragonregimentet.

X.D.3.

Martha Kristine Ulstrup er født den 5. august 1904 på Handest Mark, Glenstrup sogn, og hun døde ca. 1935 på institutionen i Vodskov.

X.D.4.

Kristian Ulstrup er født den 23. september 1906 i Ravnkilde sogn, og han døde den 18. april 1991 i København. Han var gift med Elly. Ægteskabet var barnløst.

Kristian Ulstrup var arbejdsmand.

X.D.5.

Thora Ulstrup er født den 27. december 1907 i Ravnkilde sogn, og hun døde den 23. april 1989 på

sygehuset i Farsø. Hun blev gift den 23. oktober 1934 i Aars kirke med Ejner Christensen Kjeldahl. Han er født den 4. september 1907 i Sjøstrup, Aars sogn, som søn af gårdejer Niels Christensen Kjeldahl og hustru Petrine Nielsen, og han døde den 2. maj 1989 i Aars sogn.

Thora Ulstrup gik i skole i Hørby i 7 år og tjente derefter på forskellige gårde indtil giftermålet. Senere havde hun rengøringsjob forskellige steder, og i 1949 begyndte hun som syerske.

Ejner Christensen Kjeldahl gik i skole i Sjøstrup i 7 år og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder. Herpå opførte han en ejendom på en udstykning fra forældrenes gård, Fuglsang. Han drev ejendommen til ca. 1939, hvorpå han solgte og købte en gård i Hvam. I begyndelsen af 1940-erne havde han en gård i Gislum, og derefter flyttede familien til Lillevang i Aars. Senere bosatte de sig på Himmerlandsgade 10. – Ejner Christensen Kjeldahl var derpå beskæftiget som arbejdsmand i tørvemosen og ved banen. Den sidste tid, inden han blev pensioneret, arbejdede han på slagteriet.

X.D.5.a.

Ebba Ulstrup Kjeldahl er født den 26. december 1937 i Sjøstrup, Aars sogn. Hun blev gift den 23. oktober 1957 i hjemmet i Aars med Villy Larsen, der er født den 12. december 1936 i Vedsted som søn af medhjælper Johannes Marinus Larsen og hustru Agnes Irene Jensen.

Bosat: Algade 40, Fjerritslev.

Ebba Ulstrup Kjeldahl gik i skole i Aars i 7 år og havde desuden et ophold på Havbro ungdomsskole i 1 år. Senere var hun medhjælper på Røde Kors hjemmet i Løgstør, og i årene 1959–1963 havde hun ansættelse som rengøringsassistent på skolen og gymnasiet i Aars. Hun var nu hjemmearbejdende husmor til 1981 og har siden været ansat som rengøringsassistent ved Fjerritslev kommune.

Villy Larsen gik i skole i Sønderholm i 7 år, hvorpå han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper. I 1957 kom han ud for en arbejdsulykke og var sygemeldt til 1963. Herpå fik han arbejde som tankpasser hos autoforhandler Thorhauge i Fjerritslev, hvor han var beskæftiget til 1971. Han har siden været ansat som smøremand hos Søndergaard Rutebiler i Fjerritslev.

X.D.5.a.1)

Flemming Kjeldahl Larsen er født den 31. december 1957 i Aars. Han blev gift den 19. juli 1986 i Aars kirke med Annette Borregaard Jensen, der er født den 20. november 1963 i Aggersborg som datter af Niels Lindy Borregaard Jensen og hustru, hjemmehjælper Lilly Kirstine Nielsen.

Bosat: Spiren 57, Gistrup.

Flemming Kjeldahl Larsen gik i skole i Fjerritslev i 10 år, og efter at have taget den 1-årige handelsskoleeksamen i Aars stod han i lære i brugsforeningen i Aars. Fra 1979 til 1982 havde han ansættelse på slagteriet i Fjerritslev, og dernæst arbejdede han ca. 3 år hos Shipmate i Støvring. Fra 1988 til 1995 var han ansat som mejeriarbejder hos MD Foods i Aars, hvorefter han var beskæftiget som specialarbejder på en dørfabrik i Løgstør i ca. 1 år og som lagerarbejder hos Aldi i Haverslev i omkring 1 år. Siden maj 1997 har han haft ansættelse som dagplejer ved Aalborg kommune.

Annette Borregaard Jensen gik i skole i Løgstør i 8 år, hvorpå hun tog 9. og 10. klasse på Himmerlands ungdomsskole i Havbro. Hun var ung pige i huset i Svenstrup i ca. 1 år, hvorpå hun havde forskellige jobs til 1988, da hun begyndte som privat dagplejer. I 1995–1996 læste hun HF på VUC i Aars, og fra 1997 har hun været ansat som dagplejer ved Aalborg kommune.

X.D.5.a.1)a)

Patrick Angelo Larsen er født den 17. september 1991 i Bogota, Colombia.

X.D.5.a.1)b)

Maria Catalina Larsen er født den 23. juli 1993 i Bogota, Colombia.

X.D.5.a.2)

Jørgen Kjeldahl Larsen er født den 11. august 1966 på sygehuset i Thisted. Han lever sammen med Iben Elise Bendixen, der er født den 13. juni 1977 på sygehuset i Aalborg som datter af rengøringsassistent Jette Susanne Bendixen og elektriker Bent Hartvig Bendixen.

Bosat: Fynsgade 22, Aalborg.

Jørgen Kjeldahl Larsen gik i skole i Fjerritslev i 10 år, og efter at have været elev på handelskolen i Aars i 1 år stod han i lære som autolakerer hos Steen Holm i Fjerritslev og blev udlært i 1988. De følgende år til 1995 havde han ansættelse hos D.C. System i Aars, og han læser nu til pædagog på seminariet i Ranum.

Iben Elise Bendixen tog 10. klasses eksamen fra Storvorde skole og i 1996 HF-eksamen fra Aalborghus. Hun læser nu til ergoterapeut i Aalborg.

X.D.5.a.3)

Pia Kjeldahl Larsen er født den 16. april 1969 i Fjerritslev, Kollerup sogn. Hun lever sammen med Christoffer Thulstrup, der er født den 2. december 1967 i Roskilde som søn af Svend Erik Thulstrup og afspændingspædagog Tove Lissner Thulstrup.

Bosat: Skovgårdene 23, Fjerritslev.

Pia Kjeldahl Larsen gik i skole i Fjerritslev i 10 år og havde 1986–1987 ophold på Åbybro ungdomsskole. Efter at have gennemgået EFG-basisåret på levnedsmiddellinien i Thisted gik hun bl.a. på produktionsskole, og i 1989–1990 havde hun et ophold på Nørregaards Højskole i Bjerringbro. Dernæst var hun beskæftiget hos Reva i Aalborg og Hald Ege, og desuden gik hun på daghøjskole i Løgstør. Siden 1995 har hun været ansat som medhjælper på Skovsgaard Hotel.

Christoffer Thulstrup gik på Tjørnegårdskolen i Roskilde i 9 år, hvorpå han havde ophold på en efterskole (jordbrugsskole). Han har haft beskyttet arbejde, bl.a. på et væksthusegartneri i Kolding samt forskellige steder i Jyllinge og på Købmandsgården i Torslev.

X.D.5.b.

Lene Ulstrup Kjeldahl er født den 24. marts 1949 i Aars. Hun blev gift den 3. januar 1970 i Aars med Heinz Werner Hindrichs. Han er født den 1. september 1948 i Burscheid som søn af Werner Hindrichs og hustru Elisabeth, og han døde den 25. september 1998 i Düsseldorf, Tyskland.

Bosat: Velberter Strasse 32, 40227 Düsseldorf, Tyskland.

Lene Ulstrup Kjeldahl tog realeksamen fra Vesthimmerlands gymnasium i 1966, hvorpå hun gennemgik uddannelse til sygeplejerske på kommunehospital i København. Fra 1970 til 1977 arbejdede hun på universitetssygehuset i Düsseldorf, hvorpå hun var hjemmearbejdende husmor til 1991. De følgende år til 1998 var hun ansat på et plejehjem i Düsseldorf. Hun har siden arbejdet på paskontoret i Düsseldorf.

Heinz Werner Hindrichs gennemgik uddannelse til industrikøbmand. Fra 1981 til 1998 havde han ansættelse hos Ferd. Lentjes, Düsseldorf.

X.D.5.b.1)

Björn Hindrichs er født den 25. april 1977 i Düsseldorf.

Han er under uddannelse til industrikøbmand.

X.D.5.b.2)

Carsten Hindrichs er født den 22. august 1984 i Düsseldorf.

X.D.6.

Alma Ulstrup er født den 22. november 1912 i Hørby sogn. Hun blev gift den 30. januar 1938 i Vokslev kirke med Tage Esmann Nielsen–Gøgsig, der er født den 30. juli 1914 i Tversted som søn af husmand Niels Christian Ludvig Nielsen–Gøgsig og hustru Thomine Nielsen.

Bosat: Rådhusvej 28, Sæby.

Alma Ulstrup gik i skole i Hørby og Gjurup, i alt 7 år. Herefter var hun beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet og var ung pige i huset i København i 3 år. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru ved landbruget. – Alma Ulstrup har i en periode været medlem af menighedsrådet i Hørmested.

Tage Esmann Nielsen–Gøgsig gik i skole i Tversted i 7 år. Han var beskæftiget ved landbruget forskellige steder og tjente bl.a. 3 år på Larsbjerggård i Skovlunde. I 1938 købte han ejendommen Rammelhøjhus i Hørmested sogn på 14 tdr. land, og desuden tilkøbte han i 1971 8 tdr. land jord. Han drev alsidigt landbrug til 1991, da han forpagtede jorden ud. – Tage Esmann Nielsen–Gøgsig var medlem af sognerådet/kommunalbestyrelsen i Hørmested fra 1946 til 1966, hvorpå han sad i ligningskommisionen i Sindal til 1978.

X.D.6.a.

Benthe Nielsen–Gøgsig er født den 22. juli 1941 i Hørmested sogn. Hun blev gift den 30. marts 1968 Hørmested kirke med Willy Pedersen, der er født den 18. marts 1941 i Kobbersholt, Mygdal sogn, som søn af landmand Knud Børge Pedersen og hustru Martha Elisabeth Jensen.

Bosat: Sadelmagervej 7, Sæby.

Benthe Nielsen–Gøgsig havde efter almindelig skolegang et ophold på Halvorsminde ungdomsskole, hvorefter hun var ung pige i huset. Hun blev uddannet som sygehjælper og arbejdede som sådan på sygehuset i Skagen indtil giftermålet. Siden har hun været hjemmearbejdende husmor.

Willy Pedersen blev uddannet som mekaniker og aftjente sin værnepligt ved Hærens Tekniske Korps 1962–1963. Herefter havde han ansættelse som værkfører til 1970 og tog i 1966–1967 værkfører/driftlederuddannelse. Siden 1970 har han været forsikringstaksator.

X.D.6.a.1)

Betina Pedersen er født den 23. april 1969 i Skagen. Hun lever sammen med Hans Stefan Wilhelm Lindblad, der er født den 14. november 1966 i Karlstad, Sverige, som søn af studerende Bo Lindblad og hustru, dagplejer Mary Andersson.

Bosat: Feggesundvej 12, Aalborg Ø.

Betina Pedersen tog 9. klasses eksamen fra Højvangskolen i Svenstrup i 1985 og matematisk-samfundsfaglig studentereksamen fra gymnasiet i Dronninglund i 1988, hvorpå hun påbegyndte videreuddannelse til cand. scient. adm. Efter 3 års studie erhvervede hun bachelorgrad, og hun er nu specialestuderende på universitetet. Sideløbende med studierne har hun haft deltidsansættelse som salgsassistance hos Salling i et par år, og hun fungerer nu som salgsassistance hos Magasin i Aalborg. – Hendes fritidsinteresser er bl.a. aerobic, akvarelmaling og håndarbejde.

Hans Stefan Wilhelm Lindblad gennemgik 9 års grundskole og gik derefter på Tingvalla gymnasium i Karlstad, hvorfra han tog studentereksamen (økonomisk linie) i 1985. Efter at have aftjent sin værnepligt tog han en uddannelse indenfor økonomi med speciale indenfor revision på højskolen/universitetet i Karlstad. I 1991 flyttede han til Aalborg, hvor han deltog i efteruddannelseskurser indenfor finanssektoren og kontorfor. I 1995 arbejdede han som international telefonagent hos Call Center Europe A/S i Sønderborg (et selskab i Tele Danmark koncernen). Ellers har han fra 1992 fungeret som free lancer hos flere af Nordjyllands sprogundervisnings- og

oversættelsesbureauer, bl.a. Nordjysk Sprogservice i Nørresundby. – Hans Stefan Wilhelm Lindblad samler frimærker, mønter og telekort fra hele verden. Han er medlem af DTS (foreningen af danske telekortsamlere).

X.D.6.b.

Grethe Nielsen–Gøgsig er født den 21. august 1944 i Hørmested, og hun døde den 24. marts 1991 i Sønderborg.

Grethe Nielsen–Gøgsig gennemgik 7 års skolegang og var derefter ung pige i huset i Skagen. Siden arbejdede hun på sygehuset i Skagen og på sygehuset i Esbjerg til 1976, da hun blev ansat som sygehjælper på Tandsbjerg plejehjem i Sønderborg.

X.D.7.

Thomas Ulstrup er født den 29. april 1914 i Hørby, og han døde den 23. maj 1971 i Århus. Han blev gift den 21. november 1937 med Ragnhild Margrethe Christensen, der er født den 9. februar 1914 i Nibe som datter af fabrikant Karl Marinus Christensen og hustru Helene Marie Nielsen Busk.

Bosat: Birkemosevej 12, Overlade, Farsø.

Thomas Ulstrup var efter skolegangen beskæftiget ved landbruget. I 1937 købte han en ejendom i Næsby i Ranum sogn. Han købte ejendommen med en besætning bestående af 2 heste, 7 kreaturer, 4 svin og 25 høns og købsprisen var 16.600 kr. I 1944 solgte han ejendommen til Kr. Larsen i Næsborg for en pris af 23.156 kr., og i februar 1945 købte Thomas Ulstrup derpå ejendommen Højgård på Ørndrup Mark. Købsprisen var 34.776 kr. Der var et tilliggende på 20 tdr. land, og senere købte han yderligere 10 tdr. land jord. Han drev ejendommen til sin død, hvorpå den blev overtaget af sønnen Kaj.

Ragnhild Margrethe Christensen var efter skolegangen beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet og tjente bl.a. i Ejdrup. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru ved landbruget.

X.D.7.a.

Kaj Ulstrup er født den 26. juli 1939 i Næsby ved Ranum.

Bosat: Ørndrupvej 14, V. Hornum, Farsø.

Kaj Ulstrup gik i skole i V. Hornum i 7 år. Han var beskæftiget ved landbruget hjemme og tjente desuden 1 år på Ørndrupgård. I 1959 indkaldtes han til militærtjeneste i Næstved, og efter hjemsendelsen arbejdede han som traktorfører på V. Hornum Maskinstation 1960–1961. I årene 1964–1965 havde han ansættelse på Nr. Uttrup teglværk, og herpå arbejdede han igen hjemme til 1971, da han overtog fødehjemmet på ovenstående adresse. Han driver nu både landbrug og maskinstation. I 1979 byggede han ny maskinhal.

X.D.8.

Otto Henry Ulstrup er født den 19. august 1915 i Hørby, Hobro, og han døde den 31. december 1967 i Hasseris. Han blev gift den 5. december 1943 i Ansgar kirke i Aalborg med Mette Marie Thomsen. Hun er født den 19. april 1922 i Ø. Hornum, og hun døde den 16. april 1996 på sygehuset i Aalborg.

Otto Henry Ulstrup var beskæftiget nogle år som arbejdsmand. Efter giftermålet stod han i lære som murer og drev muremesterforretning i Aalborg, indtil han måtte holde op med at arbejde på grund af sygdom.

Mette Marie Thomsen var dygtig til madlavning, og efter ægtefællens død fik hun arbejde i køkkenet på en institution. Siden blev hun ansat som økonoma på Skalborglund.

X.D.8.a.

Torben Egenfeldt Ulstrup er født den 28. november 1946, og han døde ugift den 5. december 1968.

X.D.8.b.

Jette Ulstrup. Hun er gift Nielsen og bosat Sætervej 1, Skørping.

X.D.8.c.

Preben Egenfeldt Ulstrup er født den 15. oktober 1950 i Hasseris. Han blev gift den 28. oktober 1978 i Hasseris kirke med Susanne Nielsen, der er født den 2. august 1954 i Aalborg, Vor Frelser sogn, som datter af kommis Erik Nielsen og hustru Doris Christensen.

Bosat: Tornhøjparken 65, Aalborg Ø.

Preben Egenfeldt Ulstrup gik på Hasseris skole i 9 år. Han stod i lære som lagerekspedient hos Gunnar Jørgensen i Aalborg, og siden august 1970 har han været ansat hos Bak og Uhrenfeldt i Aalborg, afbrudt af militærtjeneste i Fredericia og Nr. Uttrup 1971. Siden 1979 har han været sælger i virksomheden.

Susanne Nielsen gik på Ryesgades skole og Alleskolen i Aalborg, i alt 9 år. Hun blev udlært som kontorassistent hos Lange & Unmack i Aalborg og har siden 1975 været ansat som sekretær hos Kommunedata i Aalborg.

X.D.8.c.1)

Christian Egenfeldt Ulstrup er født den 7. august 1983 i Aalborg.

X.D.8.c.2)

Tine Egenfeldt Ulstrup er født den 22. oktober 1985 i Aalborg.

X.E.

Marinus Mogensen er født den 21. juni 1885 i Sjøstrup, Aars sogn. Han blev gift den 10. maj 1908 i Nakskov med Anna Kirstine Hansen. Hun er født den 25. september 1885 i Søllested på Lolland, og hun døde den 5. september 1965 i Lyngby.

Marinus Mogensen rejste som stor dreng hjemmefra med et omrejsende cirkus, da han havde ønske om at blive tryllekunstner. Siden kom han i murerlære og arbejdede som murer på Lolland. Efter giftermålet bosatte han og hustruen sig i Aars, hvor Marinus Mogensen opførte 2 huse på hovedgaden. Omkring 1914 flyttede familien til Århus.

I ægteskabet er børnene X.E.1.–X.E.2.

X.E.1.

Børge Janus Mogensen er født den 3. december 1910 i Aars. Han blev gift den 29. oktober 1938 i Ejstrup kirke med Edith Kjer. Hun er født den 5. maj 1912, og hun døde den 13. september 1982 på amtssygehuset i Gentofte.

Bosat: Chr. X's Alle 106 B, Lyngby.

Børge Janus Mogensen gik i en privat realskole i Grønnegade i Århus og kom derfra på gymnasium. Efter at have taget studentereksamen fra Marselisborg gymnasium i 1930 søgte han legater og begyndte at læse til læge. Da han havde afsluttet lægestudiet var han turnuskandidat på sygehuset i Silkeborg, og i 1939 rejste han til Grønland, hvor han virkede som læge til 1946. Han fortæller selv, at han som den første danske læge fik lejlighed til at bruge og redde flere menne-

skeliv med det nye stof penicillin, som han fik af amerikanske læger. Under opholdet i Grønland var han nogle måneder i USA med forelæsninger på bl.a. Harvard Medical School. I 1946 rejste han tilbage til Danmark og var de følgende 7 år praktiserende læge i Fårup Stationsby, hvorefter han havde praksis i Kgs. Lyngby.

Edith Kjer var sygeplejerske.

X.E.1.a.

Lis Kjer, der i 1982 tog sin mors pigenavn Kjer, er født den 20. maj 1939 i Roskilde. Hun blev gift den 3. april 1965 i Kgs. Lyngby med Finn Olaf Hardt, der er født den 20. maj 1938 i Gilleleje som søn af dyrlæge Olaf Julius Hardt og hustru Teresia Nathan Philip. Ægteskabet blev opløst i 1982.

Bosat: Platanvej 28, Frederiksberg C.

Lis Kjer gik i skole i Fårup i 2 år og derefter i Randers til 1954. I 1960 tog hun studentereksamen fra Statens Kursus på Frederiksberg, og i 1972 blev hun dimitteret som cand. mag. i dansk og fransk fra universitetet. Senere tog hun eksamen i oldtidskundskab. Fra august 1973 har hun været ansat på Rødovre gymnasium.

Finn Olaf Hardt tog studentereksamen i 1959 og blev dimitteret som cand. med. i 1967. I midten af 1970-erne tog han doktordisputats, og fra 1975 har han haft stilling som overlæge, fra 1979 på Hvidovre hospital.

X.E.1.a.1)

Ulla Hardt er født den 6. marts 1966 i København, Kingo sogn. Hun blev gift den 14. september 1991 på Frederiksberg rådhus med Jens Heurlin, der er født den 31. august 1963 i København, Betlehem sogn, som søn af overlærer Ole Heurlin og hustru, jurist Karen Gyre.

Bosat: Frederiksberg Alle 19 A, Frederiksberg C.

Ulla Hardt tog nysproglig studentereksamen fra N. Zahles gymnasieskole i 1984, hvorpå hun havde ophold i hhv. USA og Frankrig. Derefter studerede hun jura ved universitetet i København og blev dimitteret som cand. jur. i 1990. I 1991 læste hun på Kings College i London, og herpå fik hun ansættelse som advokat i et advokatfirma. Hun fik advokatbestalling i 1994 og har siden 1995 været ansat i Tele Danmark, fra 1998 hos Tele Danmark Erhverv.

Jens Heurlin tog studentereksamen fra Gl. Hellerup gymnasium i 1982 og blev siden dimitteret som cand. jur. fra Københavns universitet. Siden 1998 har han været ansat som advokat hos Post Danmark.

X.E.1.a.1)a)

Niels Heurlin er født den 10. november 1995 på Frederiksberg.

X.E.1.a.2)

Jesper Hardt er født den 3. maj 1970 på Frederiksberg.

Bosat: Peter Fabergade 37, København N.

Jesper Hardt tog matamatisk-biologisk studentereksamen i 1989 og gik det følgende år på college i USA. I 1990 begyndte han at læse boikemi ved universitetet i København, hvorpå han i 1998 tog kandidateksamen.

X.E.1.b.

Henrik Mogensen er født den 6. september 1940 i Julianehåb på Grønland, og han døde den 28. december 1981.

Han var handelsuddannet.

X.E.2.

Gudrun Asta Kelmo, der i 1963 fik navneændring fra Mogensen, er født den 4. april 1914 i Aars.
Hun har været gift flere gange og har nedenstående adoptivbarn.

X.E.2.a.

Ketel Kelmo er født den 17. marts 1944.

X.F.

Maren Kathrine Jensine Mogensen er født den 5. maj 1888 i Sjøstrup, Aars sogn, og hun døde den 25. februar 1963 på sygehuset i Farsø. Hun blev gift den 11. maj 1911 i Aars med Johannes Sørensen. Han er født den 13. marts 1881 i Pisselhøj, Aars sogn, som søn af husmand Peder Sørensen og hustru Petrea Frederiksen, og han døde den 4. februar 1976 på plejehjemmet i Aars.

Maren Kathrine Jensine Mogensen begyndte skolegangen i Gundestrup, og da hun kom ud at tjene som 10-årig kom hun i skole i Aars. Hendes skudsmålsbog opbevares i familien, og af denne fremgår det, at hun til november 1906 rejste fra Gundestrup i Aars sogn til Hobro, hvor hun tjente i 1 år. Hun lærte desuden syning inden giftermålet, og efter giftermålet var hun medhjælpende hustru ved landbruget. Datteren Kristine fortæller, at moderen syede alt tøj til børnene.

Johannes Sørensens skudsmålsbog opbevares i familien, og af denne fremgår det, at han tjente som landbrugsmedhjælper hos Bøgh i Giver fra november 1894 til november 1896. Herpå var han landbrugsmedhjælper i Aars sogn i 1 år og på Katbygård i Giver sogn i 1 år. Han var nu landbrugsmedhjælper hos Anders Sondrup i Terndrup til november 1900, da han fik plads hos Poul Sørensen i Havbro. Senere tjente han hos Else Bindrup i Hvorvarp og hos Rasmus Jensen i Aars sogn. I 1913 købte han hustruens fødehjem i Sjøstrup, som han drev sideløbende med, at han i en kortere periode kørte mælk til andelsmejeriet i Aars. – Hans store interesse var biavl.

I ægteskabet er børnene X.F.1.–X.F.6.

X.F.1.

Viggo Peter Sørensen er født den 18. februar 1912 i Sjøstrup, Aars sogn, og han døde den 2. november 1912 samme sted.

X.F.2.

Jens Viggo Sørensen er født den 15. august 1913 i Sjøstrup, Aars sogn, og han døde den 14. juni 1979 på sygehuset i Farsø. Han blev gift den 9. august 1947 i Gundersted kirke med Asta Margareth Jokumsen. Hun er født den 10. februar 1920 i Sættrup, Ulstrup sogn, som datter af handelsmand Lars Christian Jokumsen og hustru Annine Madsen, og hun døde den 9. september 1984 på sygehuset i Farsø.

Jens Viggo Sørensen tjente som landbrugsmedhjælper hos Poul Poulsen på Gundestrupgård fra november 1928 til november 1930, og efter at have gjort tjeneste som konstabel ved 8. artilleri-afdeling, 3. batteri i 1933 var han landbrugsmedhjælper hos Niels Søgaard på Pugholmgård i Aars. I 1935 var han genindkaldt til militærtjeneste, og i perioden oktober 1936 marts 1938 var han beskæftiget som slagteriarbejder på Jysk Fjerkræslagteri i Aars. Han arbejdede dernæst 1 år i Tyskland, hvorpå han vendte tilbage til Jysk Fjerkræslagteri. Fra 1947 til ca. 1977 var han ansat på svineslagteriet i Aars. – Under krigen var han aktiv i modstandsbevægelsen.

Asta Margareth Jokumsen arbejdede som servitrice i Tolne Bakker i en kort periode inden 2. Verdenskrig. Derefter var hun servitrice på Hotel Himmerland i Aars og var senere servitrice–

afløser på Aars Hotel. Ved datterens Brittias fødsel i 1959 holdt hun op på arbejdsmarkedet.

X.F.2.a.

Betty Sørensen er født den 24. august 1949 i Aars. Hun blev gift den 17. oktober 1970 i Aars kirke med Jørgen Peter Sander Laursen, der er født den 31. marts 1944 i Hyllebjerg som søn af gårdejer Adolf Peter Laursen og hustru Esther Sander Sørensen.

Bosat: Finlandsvej 6 B, Lyngby.

Betty Sørensen gik i skole i Aars i 7 år og derefter på Vesthimmerlands gymnasium, hvorfra hun tog studentereksamen. I 1969 begyndte hun at læse på universitetet i København, og i årene 1970–1976 havde hun ansættelse ved Ballerup Forberedelseskurser. I 1976–1977 havde hun et studieophold i England, og dernæst studerede hun engelsk og dansk og blev cand. mag. i 1982. Siden 1983 har hun været ansat ved Københavns Dag- og Aftenseminarium, hvor hun nu er lektor. Sideløbende har hun fra 1995 læst pædagogik ved universitetet i København.

Jørgen Peter Sander Laursen gik i skole i V. Hornum og Aars, i alt 10 år. Han gennemgik uddannelse til sparekasseassistent i Farsø Sparekasse og gik sideløbende på handelsskole i Farsø. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Intendanturkorpset i Tønder blev han i 1968 ansat hos Fællesbanken for Danmarks Sparekasser i København, og året efter begyndte han som studerende på handelshøjskolen i København. Han blev cand. merc. i 1975 og har siden været ansat på handelsskolen i Lyngby (nu Lyngby Uddannelsescenter).

X.F.2.a.1)

Benedikte Sander Laursen er født den 12. februar 1986 i Hvidovre.

X.F.2.b.

Britta Sørensen er født den 31. oktober 1959 i Aars.

Bosat. Horsensgade 1, København Ø.

Britta Sørensen gik på Aars skole i 9 år og derefter på Vesthimmerlands gymnasium, hvorfra hun tog nysproglig studentereksamen i 1978. Det følgende år var hun udvekslingsstudent i Thunder Bay i Canada, og i perioden 1979–1980 var hun EG-studerende i engelsk og spansk på handelshøjskolen i København. I 1980 påbegyndte hun teologistudium, og efter at have været bosat i Amsterdam i 1982–1983 var hun livredder i Gladsaxe Svømmehal, sideløbende med at hun studerede enkeltfag (film). I 1985 påbegyndte hun studium i filmvidenskab ved universitetet i København, og i 1992 tog hun gymnasialt sidefag i film- og medievidenskab. Fra 1987 har hun haft ansættelse som billet sælger i Grand Teatret i København, og desuden arbejder hun freelance som schripter og klipper (filmarbejder), og hun har bl.a. lavet en kortfilm på Det Danske Filmværksted i København som instruktør og klipper efter eget manuskript. – Britta Sørensen var fra sit 10. til sit 17. år medlem af svømmeklubben i Aars. Hun blev klubmester 1. gang som 11-årig og blev siden jysk mester i brystsvømning. Hun har desuden dyrket basketball, volleyball og badminton. Hendes hobbies er nu astrologi samt bl.a. amerikansk litteratur.

X.F.3.

Holger Kristian Sørensen er født den 6. august 1914 i Sjøstrup, Aars sogn.

X.F.3.a.

Audun Dahl Sørensen døde ca. 5 år gammel. Han faldt gennem isen og druknede.

X.F.3.b.

Jonna Dahl Sørensen er født den 2. marts 1959 i Rødovre. Hun blev gift den 26. februar 1996 på Rødovre rådhus med Jens Bergholt-Svendsen, der er født den 19. april 1954 på Bispebjerg som søn af landmand Erik Bergholt-Svendsen og hustru Else.

Bosat: Rødovre Parkvej 233, Rødovre.

Jonna Dahl Sørensen gik på Tinderhøj skole i Rødovre i 10 år, og efter at have været au pair i Norge var hun elev hos revisor og ejendomsmægler 1977–1979. De følgende år til 1984 arbejdede hun i bogholderiet på en konvolutfabrik, og dernæst var hun beskæftiget i bogholderiet og som sekretær på en kursusvirksomhed og i en el-virksomhed. Fra 1994 til 1996 havde hun stilling som sekretær i et kontorartikelfirma, og hun har siden været ansat som sekretær og bogholder på et beskyttet værksted for psykisk udviklingshæmmede.

Jens Bergholt-Svendsen gik på Hjortespring skole i 9 år. Han blev udlært som elektromekaniker i 1975 og aftjente sin værnepligt ved søværnet i 1976. Han har siden arbejdet som elektromekaniker forskellige steder, fra 1993 hos El-Kas.

X.F.3.b.1)

Martin Bergholt-Svendsen er født den 31. maj 1992 i Herlev.

X.F.3.c.

Øyvind Dahl Sørensen er født den 1. april 1965 i Glostrup. Han blev gift den 6. juli 1989 på Københavns rådhus med Eva Møller, der er født den 2. april 1964 i Gentofte som datter af lærer Knud Henning Møller og hustru Ellen.

Bosat: Skjulhøj Alle 30, Vanløse.

Øyvind Dahl Sørensen gik på Tinderhøj skole i Rødovre i 10 år. I 1982–1983 gik han på metalindustriens fagskole (svagstrømsteknisk linie), hvorpå han var i praktik, og i 1985 tog han adgangskursus til teknikum. I 1987 påbegyndte han studiet på teknikum, og fra 1989 har han arbejdet som CNC-operatør i en metalindustrivirksomhed i Ishøj.

Eva Møller tog nysproglig studentereksamen i 1984, hvorpå hun læste til korrespondent i engelsk på handelshøjskolen i København. Siden hun blev færdiguddannet i 1989 har hun arbejdet som vikar.

X.F.4.

Kristine Petrea Sørensen er født den 6. august 1914 i Sjøstrup, Aars sogn. Hun blev gift den 8. oktober 1936 i Aars kirke med Viggo Søgaard. Han er født den 29. juli 1912 i Sørup, Buderup sogn, som søn af landmand Carl Pedersen Søgaard og hustru Eline Marie Andersen, og han døde den 1. maj 1985 i Nibe.

Bosat: Mastruplundvej 2 F, Støvring.

Kristine Petrea Sørensen gik i skole i Gundestrup i 7 år og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Hun har siden været hjemmearbejdende husmor.

Viggo Søgaard gik i skole i Sjørup i 7 år, hvorpå han var beskæftiget nogle år ved landbruget. Han fik senere ansættelse ved kommunen som vejarbejder og arbejdede ved Støvring kommune i 19 år.

X.F.4.a.

Gerda Lilly Sørensen er født den 14. januar 1934 i Sjøstrup, Aars sogn. Hun blev gift den 16. juni 1962 i Aars kirke med Jens Christian Pedersen, der er født den 6. juni 1937 i Ll. Østrup, Suldrup sogn, som søn af landmand Søren Peder Pedersen og hustru Emma.

Bosat: Nordre Borremosevej 5, Sjøstrup, Aars.

Gerda Lilly Sørensen gik i skole i Gundestrup i 7 år. Hun arbejdede ved husgerning forskellige steder i Himmerland og tjente bl.a. 6 år hos fru Stampe Jacobsen i Aars. Fra 1958 til 1960 var hun beskæftiget ved landbruget, og efter giftermålet har hun været medhjælpeende hustru på ejendommen i Sjøstrup. Siden 1955 har hun drevet kennel Cimbrierbyen med opdræt af schæferhunde.

Jens Christian Pedersen gik i skole i Rodsted i 7 år. Han var beskæftiget nogle år som landbrugsmedhjælper og var siden ansat som maskinfører på Albæk Maskinstation. Desuden har han været ansat hos vognmand Henry Rask i Sjøstrup i 12 1/2 år og hos Gunner Nielsen i Aars i 10 år. Fra 1982 til 1994, da han måtte holde op med at arbejde på grund af dårlig ryg, var han maskinfører i Nørlund Skov ved Haverslev. – Jens Christian Pedersen har siden 1992 været medlem af motor- og traktorklubben Jylland.

X.F.4.b.

Carl Willy Søgaard er født den 6. februar 1937 i Halkær, og han døde den 8. oktober 1998 i København. Han blev gift den 8. marts 1962 i København med Mona Ringtved. Ægteskabet blev ophævet, og han blev derefter gift anden gang den 8. marts 1974 på Københavns rådhus med Sonja Larsen. Hun døde den 12. juli 1982 i København.

X.F.4.b.1)

Flemming Søgaard er født den 28. maj 1962 i København.

X.F.4.b.2)

Steen Søgaard er født den 3. juni 1963 i København, Blågård sogn. Han blev gift den 2. juni 1990 i Simeons kirke i København med Jeanett Martine Hansen, der er født den 6. marts 1965 i København. Ægteskabet blev ophævet i 1998, og han lever nu sammen med Dorthe Charlotte Christensen, der er født den 19. maj 1971 i Aalborg, Sct. Marcus sogn, som datter af overpakkemester Finn Kurt Christensen og hustru Hanne Møller Thomsen.

Bosat: Tove Ditlevsensvej 70, Aalborg.

Steen Søgaard gennemgik 7 års skolegang, hvorpå han tog ud at sejle med en fiskekutter. Senere sejlede han på langfart i 3 år. Han har siden haft beskæftigelse som arbejdsmand, bl.a. som jord- og betonarbejder. Desuden har han arbejdet på fabrik.

Dorthe Charlotte Christensen tog 9. klasses eksamen og har derefter været beskæftiget som fabriksarbejder samt været ansat på kontor. På nuværende tidspunkt er hun kontorassistent i et firma, der sælger telefonforbindelser.

X.F.4.b.2)a)

Sofie Søgaard er født den 24. februar 1990 i København.

X.F.4.b.2)b)

Cecilie Søgaard er født den 25. marts 1992 i København.

X.F.4.b.3)

Brian Søgaard er født den 4. juli 1969. Han lever sammen med Karina.

Bosat: Grønnegade 33, Aalborg.

X.F.4.b.3)a)

Søn, født i oktober 1998.

X.F.4.c.

Ronald Søgaard er født den 4. februar 1940 i Sørup, Buderup sogn. Han blev gift den 23. marts 1963 i Skørping kirke med Aase Birthe Wulff Andersen, der er født den 22. marts 1944 i Skørping som datter af vognmand Svend Wulff Andersen og hustru Vera Nymark Mikkelsen.

Bosat: Kildebakken 8 C, Ry.

Ronald Søgaard gik i skole i Sørup i 7 år. Han stod i lære som kommis i Fræer brugsforening og gik sideløbende på handelsskole. I 1961 aftjente han sin værnepligt i Værløse, og i 1965 begyndte han at arbejde som smed på hospitalet i Skørping. Siden 1984 har han været ansat som pedel på sklerosehospitalet i Ry.

Aase Birthe Wulff Andersen gik i skole i Skørping i 7 år. Hun var ung pige i huset på Skørping mejeri i 3 år, hvorpå hun var ansat nogle år ved hjemmeplejen i Skørping kommune. Desuden var hun forpagter af restaurant Stalden i Skørping i nogle år. I 1985 blev hun ansat på et bageri i Ry, og i årene 1991–1995 var hun ekspeditrice hos Videocentret i Ry.

X.F.4.c.1)

Jan Wulff Søgaard er født den 16. oktober 1963 i Skørping. Han blev gift den 16. oktober 1993 i Aars kirke med Karin Schou Serup, der er født den 24. marts 1964 i Aars som datter af overlærer Schou Serup og hustru, zoneterapeut/kosmetolog Vibeke Birgith Larsen.

Bosat: Bredgade 152, Hurup, Thy.

Jan Wulff Søgaard blev udlært som frisør i 1982 og arbejdede derefter i hhv. København, Århus og Thisted. Siden 1988 har han sammen med sin hustru drevet frisørsalon i Hurup. – Jan Wulff Søgaard er medlem af Lions Club i Sydthy og har været præsident i en periode.

X.F.4.c.1)a)

Catalina Serup Søgaard er født den 16. februar 1990 i Hurup Thy.

X.F.4.c.1)b)

Camilla Serup Søgaard er født den 9. juli 1993 i Hurup Thy.

X.F.4.c.1)c)

Maria Serup Søgaard er født den 18. april 1996.

X.F.4.c.2)

Kim Wulff Søgaard er født den 16. juni 1967 i Skørping.

Bosat: Solbakken, Hadsund.

Kim Wulff Søgaard gik i skole i Skørping i 9 år og var derefter beskæftiget ved landbruget i 1 års tid. I perioden 1984–1985 fiskede han fra Hanstholm, og han har siden haft ansættelse som specialarbejder og kranfører i forskellige firmaer i Jylland.

X.F.4.d.

Birgit Søgaard er født den 23. september 1950 i Sørup, Buderup sogn. Hun var gift første gang med Torben Bruun Jensen og er nu gift med Hugh Johnston.

Bosat: 26 Brownspring Rd., Agincourt, Ontario, Canada M1S 2V6.

Birgit Søgaard blev uddannet som klinikassistent, og efter at være emigreret til Canada gennemgik hun uddannelse til tandtekniker. Hun arbejder nu på et laboratorium og har desuden en mindre klinik i hjemmet.

Hugh Johnston er forretningsmand og er indehaver af et transportfirma.

X.F.5.

Ejnar Peder Sørensen er født den 31. oktober 1916 i Sjøstrup, Aars sogn, og han døde den 31. maj 1976 på sygehuset i Farsø.

Ejnar Peder Sørensen var som ung beskæftiget ved landbruget og arbejdede under krigen i tørvemosen i Borremose. Desuden har han bl.a. været beskæftiget med dræningsarbejde.

X.F.6.

Karl Martin Sørensen er født den 4. august 1919 i Sjøstrup, Aars sogn. Han blev gift med Marie. Hun er nu bosat i ældrebolig på Blåmejsevej i Aars.

I ægteskabet er børnene Margit og Bjarne samt sønnen Preben, der er elektriker og bosat Ibisvej 14, Farsø.

XI. Jensine Marie Jensen

er født den 24. februar 1854 i Aars Dalsgaard, Aars sogn, og hun døde den 25. maj 1899 på Hvam Mark. Hun blev gift den 7. juni 1878 i Aars med Niels Jensen (Grynnerup). Han er født den 16. marts 1842 i Grynderup som søn af gårdmand Jens Nielsen Vognsen og hustru Karen Thomasdatter, og han døde den 5. januar 1912 i St. Binderup.

Niels Jensen (Grynnerup) nævnes i 1878 i kirkebøgerne som husmand i Mejlby og i årene 1882–1893 som husmand i Katby, Giver sogn. Dernæst nævnes han som gårdejer i Hvam sogn og siden som husmand i St. Binderup.

I ægteskabet er børnene XI.A.–XI.E., men det har desværre ikke været muligt at spore mulige efterkommere.

XI.A.

Jens Lynderup Jensen er født den 17. september 1878 i Mejlby, Brorstrup sogn.

XI.B.

Karen Marie Jensen er født den 20. maj 1882 i Katby, Giver sogn.

XI.C.

Kristine Jensen er født den 6. januar 1886 i Katby, Giver sogn.

XI.D.

Maren Martine Jensen er født den 9. november 1888 i Katby, Giver sogn.

XI.E.

Annine Petrea Jensen er født den 14. maj 1892 i Katby, Giver sogn.



X. Christine Mogensen, født Jensen.



X.C. Niels Peter Mogensen og Hansine Kristine Hansen med de fire ældste børn.



X.C. Børnene Jens Kr., Anna, Svend, Martine og Karl (1926).



X.C. Jens Kr., Anna, Svend og Karl Mogensen.



X.C.3. Martine Marie Mogensen og Jens P. Christensen.



X.C.3. Børnene Hugø, Ruth og Niels Peter.



X.C.3.c. Niels Peter Koustrup Christensen og Kirsten D.Jepsen Larsen med børn.



X.C.3.c.1) Martine Maria K. Christensen og Kim Rosenkilde Villadsen med børn.



X.C.3.c.2) Carina K. Christensen og Dan Hamborg Larsen med Morten.



X.D. Bodil Marie Mogensen og Anton Ulstrup.



X.D.5. Thora Ulstrup og Ejner C. Kjeldahl.



X.D.5.a. Ebba Ulstrup Kjeldahl og Villy Larsen med børn og svigerdatter Annette.



X.D.6. Alma Ulstrup og Tage E. Nielsen-Gøgsig.



X.D.6.a.1) Betina Pedersen og Hans Stefan W. Lindblad.



X.D.8. Otto Henry Ulstrup og Mette Marie Thomsen med børn.



X.D.8.c. Preben Egenfeldt Ulstrup og Susanne Nielsen med børn.



X.E. Marinus Mogensen og Anna Kirstine Hansen
med børnene.



X.F. Maren Kathrine Jensine
Mogensen og Johannes Sørensen.



X.F.2. Jens Viggo Sørensen og
Asta Margareth Jokumsen.



X.F.2.a. Betty Sørensen og
Jørgen Peter Sander Laursen med
Benedikte.



X.F.2.b. Britta Sørensen.



X.F.4. Kristine Petrea Sørensen
og Viggo Søgaard.

Register

René Lind Akselsen	161
Agnes Andersen	97
Alfred Andersen	158
Anders Andersen	147
Ane Andersen	147
Bent Holm Andersen	98
Bjarne (John) Pogholm Andersen	167
Christian Møller Andersen	153
Claus Andersen	161
David Andersen	73, 174
Dorte Andersen	184
Erna Andersen	98, 167
Ernst Andersen	159
Frank Andersen	161
Frederik Kristian Martinus Andersen	159
Georg Pogholm Andersen	167
Grethe Andersen	161
Hanne Pogholm Andersen	75, 167
Helle Andersen	184
Helle Betina Andersen	161
Jacob Brændstrup Andersen	184
Jens Christian Marinus Andersen	147
Jens Juhl Andersen	213
Jens Møller Andersen	153
John Lynnerup Andersen	213
John Pogholm Andersen	75
Kai Frederick Andersen	76
Kai Fredrick Andersen	168
Karen Katrine Andersen	162
Karina Brændstrup Andersen	184
Karsten Andersen	213
Ken Leschley Andersen	160
Kenneth Møller Andersen	152
Kim Andersen	73, 174
Knud Hartvig Andersen	174
Kristian Andersen	166
Lars Kent Andersen	185
Lauritz Andersen	158
Lene Andersen	184
Linda Andersen	73, 174
Lise Lotte Andersen	160
Louise Møller Andersen	152
Magnus Andersen	158, 159
Marie Andersen	168
Martin Møller Andersen	153
Mette Marie Dorothea Otteline Andersen	158
Mette Marie Dorthea Elveline Andersen	175
Michael Møller Andersen	152

Mogens Andersen	166
Morten Holm Andersen	99
Morten Møller Andersen	153
Niels Pogholm Andersen	75, 168
Ole Andersen	160
Otilie Katrine Andersen	159
Pernille Møller Andersen	153
Peter Krogh Andersen	160
Petra Frida Andersen	158
Pia Bloch Moesgaard Andersen	83
Rene Holm Andersen	99
Rikke Andersen	161
Ronan Evald Andersen	174
Simone Møller Andersen	153
Stig Andersen	174
Søren Peter Andersen	158
Tina Bloch Moesgaard Andersen	83
Anne Korgaard Bang	195
Camilla Korgaard Bang	195
Dan Korgaard Bang	194
Helle Korgaard Bang	195
Lotte Korgaard Bang	195
Mia Korgaard Bang	195
Mikkel Korgaard Bang	195
Dennis Lynnerup Bech	221
Maria Lynnerup Bech	221
Allan Bertelsen	102
Birthe Bertelsen	104
Dennis Bertelsen	103
Egon Bertelsen	103
Eva Bertelsen	103
Frits Bertelsen	102
Helle Bertelsen	102
Henrik Bertelsen	102
Ingvard Bertelsen	102
Mikael Winther Bertelsen	103
Pia Winther Bertelsen	104
Winni Bertelsen	102
Brian Binderup	74
Chris Binderup	75
Dan Binderup	74
Martin Binderup	75
Thomas Binderup	74
Allan Thomas Bjerregaard	121
Camilla Bjerregaard	122
Christian Fønnesbech Bjerregaard	119
Daniel Bjerregaard	121
Daniel Emil Bjerregaard	96
Dennis Martin Bjerregaard	121
Eilif Bjerregaard	123
Elisabeth Bjerregaard	119
Elsebeth Marianne Bjerregaard	121

Frede Bjerregaard	120
Frida Kristine Bjerregaard	123
Heidi Hildebrandt Bjerregaard	96
Henriette Bjerregaard	121
Henrik Hildebrandt Bjerregaard	96
Ib Karsten Bjerregaard	96
Jan Martin Bjerregaard	121
Jeanette Bjerregaard	121
Jens Egon Bjerregaard	120
Jørgen Henrik Bjerregaard	120
Karina Laura Bjerregaard	96
Kirsten Marie Bjerregaard	120
Lars Dan Bjerregaard	96
Lene Voigt Bjerregaard	122
Louise Kathrine Bjerregaard	123
Mikkel Stokholm Bjerregaard	122
Orla Ingerslev Bjerregaard	123
Pau Bjerregaard	97
Sofie Bjerregaard	123
Tommy Voigt Bjerregaard	122
Vita Anette Bjerregaard	96
William Bjerregaard	122
Albert Bjørn	162
Allan Bjørn	163
Emmy Bjørn	163
Hans Bjørn	162
Kaj Bjørn	162
Karin Bjørn	164
Kim Bjørn	163
Lilly Bjørn	165
Lisbeth Bjørn	166
Mette Bjørn	163
Morten Bjørn	163
Alexander Carlsen	204
Daniel Carlsen	204
Markus Carlsen	204
Agner Christensen	150
Agnes Britta Christensen	131
Agnes Knudsen Christensen	189
Anders Michael Christensen	200
Anders Aage Christensen	150
Ann-Sofie Dahl Christensen	197
Anna-Grethe Christensen	148
Carina Koustrup Christensen	244
Charlotte Møller Christensen	174
Chris Christensen	137
Chris Rosenkilde Christensen	244
Christen Christensen	70
Else Kirstine Jensine Christensen	181
Hugo Koustrup Christensen	242
Ingeborg Christensen	112
Jens Christensen	150

Jens Michael Christensen	200
Karen Kirstine Marie Christensen	70
Kirsten Inger Christensen	131
Kirsten Kathrine Christensen	149
Lars Peter Koustrup Christensen	244
Mads Dahl Christensen	197
Marc André Koustrup Christensen	243
Martine Maria Koustrup Christensen	243
Morten Charles Hamborg Christensen	244
Niels Christensen	147
Niels Peter Koustrup Christensen	243
Poula Ingeborg Christensen	186
Ruth Lene Koustrup Christensen	242
Anna Christiansen	224
Gudrun Else Marie Christiansen	225
Sonja Laura Magda Christiansen	221
Aage Lauge Christiansen	226
Hanne Corfitzen	225
Børge Porsborg Dahl	193
Else Pedersen Dahl	196
Erna Porsborg Dahl	194
Gitte Porsborg Dahl	193
Jane Dahl	197
Karen Margrethe Pedersen Dahl	197
Karen Pedersen Dahl	196
Kristen Pedersen Dahl	192
Lone Dahl	193
Mads Pedersen Dahl	196
Marie Pedersen Dahl	192
Per Dahl	196
Claes Alexander Dahlberg	247
Adrian Malthe Frandsen	165
Grete Frank	207
Rasmus Møller Frank	208
Lissy Merethe Kristensen Gejl	159
Margot Ørbæk Kristensen Gejl	158
Christian Genske	223
Ida Ellinor Genske	222
Lars Lauge Genske	223
Lone Lauge Genske	223
Natacha Genske	223
Pernille Lauge Genske	224
Preben Lauge Genske	222
Rasmus Grønbek Genske	224
Claus Gronheit	225
Jesper Gronheit	225
Jakob Ørbæk Gundersen	186
Julia Ørbæk Gundersen	186
Benthe Nielsen–Gøgsig	253
Grethe Nielsen–Gøgsig	254
Gerda Haldrup	183
Gitte Haldrup	183

Jens Ole Haldrup	182
Kasper Brændstrup Haldrup	183
Kathrine Knudsen Haldrup	182
Kenneth Brændstrup Haldrup	183
Kim Haldrup	182
Kristina Brændstrup Haldrup	183
Lone Haldrup	183
Majbrit Ørbæk Haldrup	186
Mathias Knudsen Haldrup	182
Per Haldrup	183
Pia Ørbæk Haldrup	185
Poul Haldrup	185
Thomas Knudsen Haldrup	182
Verner Haldrup	181
Arne Hansen	228
Bente Hansen	222
Grethe Lynderup Hansen	109, 178
Henning Hansen	227
Jan Hansen	227
Jan Lynderup Hansen	110, 179
Joan Hansen	227
Jørn Hansen	227
Ninna Lynderup Hansen	110, 179
Pia Hansen	222
Pia Lynderup Hansen	110, 179
Vagn Hansen	227
Allan Harbo	214
Brian Harbo	214
Henning Harbo	216
Irma Harbo	215
Jens Peder Harbo	213
Line Brix Harbo	214
Torben Harbo	214
Jesper Hardt	256
Ulla Hardt	256
Mads Lynnerup Hedemann	232
Erick Jörgen Ivan Helsing	247
Niels Heurlin	256
Björn Hindrichs	252
Carsten Hindrichs	253
Niklas Nørgaard Hvidberg	170
Sanne Nørgaard Hvidberg	170
Arvid Hyldgaard	201
Jesper Hyldgaard	201
Kirsten Hyldgaard	201
Käte Hyldgaard	201
Lise Hyldgaard	201
Martin Hyldgaard	201
Morten Højgaard	127
Rasmus Højgaard	127
Rasmus Bloch Haarbo	84
Andreas Bach Ipsen	217

Henrik Ipsen	217
Jens Ipsen	216
Mathias Ipsen	217
Simon Bach Ipsen	216
Anders Møller Jacobsen	157
Mathilde Søgaard Jacobsen	92
Ane Kathrine Jensdatter	147
Ane Marie Jensdatter	69
Christine Jensdatter	146
Maren Jensdatter	77
Agnes Kirstine Petrea Jensen	73
Allan Skadhauge Jensen	79
Ane Marie Jensen	76
Anna Lynnerup Jensen	226
Annette Lynnerup Jensen	239
Annine Petrea Jensen	263
Benjamin Lynnerup Jensen	231
Bente Helbo Jensen	130
Birgit Marie Helbo Jensen	130
Bjarne Helbo Jensen	131
Bodil Birgitte Ulstrup Jensen	250
Bruno Lynnerup Jensen	232
Børge Posborg Jensen	72
Camilla Jensen	230
Christen Jensen	69, 192
Christine Jensen	240
Connie Lynnerup Jensen	230
Edit Lynnerup Jensen	228
Edith Søndergaard Jensen	202
Egon Lynnerup Jensen	231
Ellen Margrethe Jensen	200
Ellen Petrea Jensen	234
Elly Hansine Lynnerup Jensen	233
Elly Posborg Jensen	71
Else Lynnerup Jensen	203
Elsebeth Jensen	229
Erling Lynderup Jensen	108, 177
Gitte Camilla Jensen	208
Hanne Lynnerup Jensen	238
Hanne Møller Jensen	74
Hans Christian Lynnerup Jensen	226
Hans Peter Jensen	203
Harry Egon Lynnerup Jensen	237
Heidi Jensen	203
Helle Lynnerup Jensen	232
Jakob Jensen	139
Jan Bo Jensen	208
Jannie Jensen	95
Jannie Rønfeldt Jensen	148
Jenny Christine Jensen	73
Jenny Marie Jensen	202
Jens Binderup Jensen	75

Jens Christian Jensen	76
Jens Lynderup Jensen	263
Jens Marinus Jensen	199
Jens Møller Jensen	74
Jensine Jensen	70
Jensine Marie Jensen	221, 263
Jesper Skadhauge Jensen	79
Jette Jensen	229
Johanne Jensen	75
John Michael Jensen	208
Jonny Lynnerup Jensen	232
Karen Kirstine Jensen	70
Karen Marie Jensen	263
Kim Jensen	230
Kristian Lynnerup Jensen	233
Kristine Jensen	263
Kristine Lynnerup Jensen	239
Kurt Lynnerup Jensen	238
Lars Bro Jensen	200
Lasse Raun Jensen	148
Laust Christian Jensen	146
Lena Bro Jensen	200
Lone Anne Jensen	204
Louise Lynnerup Jensen	233, 239
Maja Lynderup Jensen	111, 180
Malene Lynnerup Jensen	231
Maren Kathrine Jensen	192
Maren Martine Jensen	263
Maria Lynnerup Jensen	239
Maria Øland Jensen	109, 178
Mariann Jensen	200
Mary Kirstine Jensen	75
Mette Kathrine Marie Jensen	192
Mette Majbrit Jensen	208
Mette Marie Jensen	70, 76
Michael Ulstrup Jensen	250
Mogens Lynnerup Jensen	231
Morten Lynnerup Jensen	221
Niels Christian Jensen	76
Niels Aage Lynnerup Jensen	232
Palle Lynnerup Jensen	231
Paw Øland Jensen	109, 178
Peder Anton Marinus Jensen	226
Peter Lynnerup Jensen	232
Petrea Jensen	76
Poul Christian Jensen	176
Rasmus Jensen	72, 139
Ruth Karen Jensen	205
Sille Lykke Jensen	212
Sine Posborg Jensen	71
Solveig Elisabeth Ulstrup Jensen	250
Susanne Lynnerup Jensen	230

Svend Henning Jensen	199
Thomas Jensen	70, 73, 155
Tonni Jensen	95
Trine Jensen	208
Ulrik Skadhauge Jensen	78
Vera Lynnerup Jensen	232
Willy Lynnerup Jensen	229
Aage Lynnerup Jensen	234
Anita Bernow Jespersen	105
Annette Nøhr Jespersen	215
Elena Bernow Jespersen	105
Roan Bernow Jespersen	105
Rune Bernow Jespersen	105
Sara Bernow Jespersen	105
Katrine Lynnerup Johansen	230
Louise Lynnerup Johansen	230
Mie Lynnerup Johansen	230
Daniel Ulstrup Jørgensen	249
Jonas Ulstrup Jørgensen	249
Kristian Bjerregaard Karlsen	97
Majbrit Leino Karlsen	190
Pia Leino Karlsen	190
Lotte Kehlet	93
Tina Kehlet	93
Gudrun Asta Kelmo	257
Ketel Kelmo	257
Ebba Ulstrup Kjeldahl	251
Lene Ulstrup Kjeldahl	252
Rikke Søndergaard Kjelde	202
Simon Søndergaard Kjelde	202
Lis Kjer	256
Camilla Nørregaard Kristensen	86
Helena Lynderup Kristensen	111, 180
Helle Stigstrup Kristensen	238
Jane Sand Kristensen	133
Jens Erik Kristensen	134
Jens Kristian Kristensen	70
Jesper Kristensen	94
Kristen Martin Otto Kristensen	69
Lisbeth Sand Kristensen	134
Mads Nørregaard Kristensen	86
Maren Johanne Karoline Kristensen	69
Marinus Kristensen	69
Martin Møller Kristensen	156
Martin Skovsgaard Kristensen	150
Peter Møller Kristensen	156
Pia Møller Kristensen	156
Poul Kristian Anton Marinus Eskild Kristensen	69
Simone Nørregaard Kristensen	87
Thomas Kristensen	94
Thomas Stigstrup Kristensen	238
Birte Krogh	126

Dorte Krogh	126
Jette Krogh	126
Jens Krustrup	203
Alice Marie Larsen	151
Andreas Nordstrøm Larsen	154
Bent Fogh Larsen	71
Ellen Larsen	151
Flemming Kjeldahl Larsen	251
Inge Søndergaard Larsen	202
Jan Fogh Larsen	72
Jette Fogh Larsen	72
Jørgen Kjeldahl Larsen	252
Knud Verner Larsen	151
Lars Fogh Larsen	71
Maria Catalina Larsen	252
Mette Marie Larsen	240
Ole Søndergaard Larsen	202
Patrick Angelo Larsen	251
Pia Kjeldahl Larsen	252
Ulla Winther Larsen	103
Maria Margareta Therese Larsson	248
Maria Sofia Madelene Larsson	248
Gitte Lynderup Lauritsen	111, 180
Helle Lynderup Lauritsen	111, 180
Lillian Lynderup Lauritsen	110, 179
Benedikte Sander Laursen	258
Mette Marie Laustsen	69
Elly Bloch Lemvigh	80
Frederik Bloch Lemvigh	81
Jenny Bloch Lemvigh	78
Marie Bloch Lemvigh	84
Paula Bloch Lemvigh	81
Henrik Lundberg	86
Malene Lundberg	86
Michael Lundberg	86
Anders Lundsgaard	242
Dorthe Lundsgaard	242
Martin Lundsgaard	243
Bente Lynderup	108, 177
Ejnar Jensen Lynderup	176
Erling Lynderup	112, 181
Jelva Lynderup	110, 179
Jens Kristian Jensen Lynderup	191
Jens Peter Marinus Jensen Lynderup	191
Karen Lynderup	108, 177
Paula Lynderup	107, 176
Pouline Jensen Lynderup	176
Thea Lynderup	109, 178
Casper Bernow Lyngesen	105
Nickolas Bernow Lyngesen	105
Sophia Bernow Lyngesen	105
Anna Mette Lynnerup	210

Anton Olsen Lynnerup	211
Bente Lynnerup	211
Birthe Yrsa Lynnerup	216
Dorrit Lynnerup	221
Else Kathrine Lynnerup	203
Erik Lynnerup	220
Erna Ruth Lynnerup	212
Henrik Andersen Lynnerup	220
Ingerlise Lynnerup	217
Ivan Lynnerup	220
Jens Lynnerup	198, 220
Jeppe Ørum Lynnerup	212
Jesper Lynnerup	217
Jørgen Olsen Lynnerup	211
Kaj Erling Lynnerup	216
Karen Marie Lynnerup	199
Kirstine Amalie Sofie Lynnerup	205
Knud Otto Lynnerup	219
Louise Lynnerup	220
Marie Louise Lynnerup	217
Martin Kristian Lynnerup	205
Oda Lynnerup	213
Per Ove Lynnerup	217
Preben Lynnerup	221
Tobias Ørum Lynnerup	212
Vibeke Lynnerup	212
Annika Bloch Madsen	81
Benny Madsen	189
Bjarne Madsen	188
Brian Madsen	188
Christina Dahl Madsen	193
Dennis Dahl Madsen	193
Hans Ivan Lynnerup Madsen	228
Helle Bloch Madsen	81
Julie Rask Madsen	189
Kurt Bloch Madsen	80
Line Lund Madsen	228
Line Mølgaard Madsen	183
Mia Lund Madsen	228
Mikael Bloch Madsen	80
Niclas Madsen	188
Nina Lynnerup Madsen	228
Poul Bloch Madsen	80
Rasmus Madsen	188
Rikke Bloch Madsen	80
Simon Primdahl Madsen	188
Susanne Madsen	187
Sarah Mailund	155
Jacob Hertz Martinsen	106
Pernille Hertz Martinsen	106
Allan Holger Nørgaard Mikkelsen	218
Bo Preben Mikkelsen	219

Finn Ulrik Mikkelsen	218
Heidi Nørgaard Mikkelsen	219
Helle Elisabeth Mikkelsen	219
Jesper Bjørn Mikkelsen	164
Kristine Kousholt Mikkelsen	218
Lone Bjørn Mikkelsen	163
Rikke Mikkelsen	219
Susan Malling Mikkelsen	88
Tenna Malling Mikkelsen	88
Vita Mikkelsen	219
Anna Kirstine Mogensen	241
Bodil Marie Mogensen	245
Børge Janus Mogensen	255
Henrik Mogensen	256
Inga Krista Mogensen	244
Ingvard Kristian Mogensen	244
Jens Kristian Mogensen	241
Karen Marie Mogensen	240
Karl Ingemann Mogensen	244
Maren Kathrine Jensine Mogensen	257
Marinus Mogensen	255
Martine Marie Mogensen	241
Niels Peter Mogensen	241
Randi Mogensen	117
Ronni Mogensen	117
Svend Harald Mogensen	244
Lene Kirstine Mortensen	212
Søren Christian Mortensen	213
Elly Mølgaard	73
Alma Petra Kirstine Møller	151
Anna Møller	152
Bjarne Møller	157
Gudrun Kathrine Møller	155
Heidi Præstegaard Møller	114
Inger-Lise Møller	151
Irene Laurine Møller	152
Jane Møller	158
Jens Rasmussen Møller	151
Karin Møller	155
Konny Sørine Møller	155
Laurits Møller	157
Lilly Tove Møller	157
Lis Birgitte Møller	156
Mette Præstegaard Møller	114
Rene Møller	158
Susan Gerd Møller	237
Søren Rasmussen Møller	155
Agner Nielsen	99
Alice Nielsen	89
Allan Gregers Lynnerup Nielsen	233
Anders Villads Nielsen	166
Anders Ytting Lolholm Nielsen	210

Anna Nielsen	95
Anna Thea Sabine Nielsen	97
Anne Bjørn Nielsen	165
Anne Marie Nielsen	139
Annette Søgaard Nielsen	172
Bente Juul Nielsen	92
Birthe Nielsen	140
Bo Nørregaard Nielsen	85
Børge Theodor Ingemann Nielsen	94
Carsten Nørregaard Nielsen	87
Carsten Villads Nielsen	165
Carsten Ytting Nielsen	209
Casper Korgaard Bang Nielsen	195
Casper Villads Nielsen	165
Christina Lynnerup Nielsen	231
Christine Bjørn Nielsen	166
Connie Borg Nielsen	90
Dan Nørregaard Nielsen	85
Dennis Nielsen	116
Dora Marie Magna Kristine Nielsen	89
Dorthe Østergaard Nielsen	116
Edith Nielsen	92
Ejvind Nielsen	92
Emil Møller Nielsen	141
Erna Frida Nielsen	95
Esther Martine Nielsen	145
Evald Nielsen	89
Flemming Lolholm Nielsen	209
Frank Østergaard Nielsen	115
Frederik Nielsen	145
Gerda Bloch Nielsen	81
Grethe Elisabeth Nielsen	187
Gunda Bloch Nielsen	82
Hanne Bloch Nielsen	82
Hanne Østergaard Nielsen	115
Hardy Lynnerup Nielsen	210
Helga Elsine Nielsen	206
Henning Nielsen	87
Henrik Nielsen	187
Ian Nørregaard Nielsen	85
Ida Haldrup Nielsen	183
Ida Møller Nielsen	140
Jacob Nyborg Nielsen	142
Jannie Margrete Nielsen	88
Jenny Juul Nielsen	91
Jens Peter Kristian Martin Nielsen	84
Jette Lynnerup Nielsen	229
Joan Solveig Nielsen	84
Johanne Marie Nielsen	145
John Kent Elving Nielsen	87
John Lynnerup Nielsen	210
Jonas Nørregaard Nielsen	187

Jonna Bloch Nielsen	82
Julie Nyborg Nielsen	142
Jørgen Lykke Nielsen	186
Jørn Dahl Nielsen	197
Kaj Juul Nielsen	92
Kamma Østergaard Nielsen	116
Karina Lynnerup Nielsen	210, 233
Karina Østergaard Nielsen	116
Katrine Møller Nielsen	141
Ken Nørregaard Nielsen	85
Kim Dahl Nielsen	198
Kim Nicolai Lynnerup Nielsen	229
Kjeld Juul Nielsen	92
Kjeld Nielsen	140
Kristian Borg Nielsen	90
Lene Nørregaard Nielsen	86
Lis Nielsen	94
Louise Bjørn Nielsen	166
Majbritt Kjærsgaard Nielsen	198
Marie Frederikke Nielsen	112
Mathilde Bjørn Nielsen	166
Mette Marie Lynnerup Nielsen	233
Mette Nielsen	187
Michael Nielsen	88
Michelle Feldt Nielsen	82
Mikael Johan Nielsen	186
Mogens Dahl Nielsen	198
Mona Nielsen	94
Nadia Kirkegaard Nielsen	116
Nicklas Nørregaard Nielsen	187
Niels Dahl Nielsen	198
Niels Juul Nielsen	114
Niels Juul Nymann Nielsen	91
Niels Kristian Frederik Nielsen	89
Niels Peter Nielsen	145
Ole Dahl Nielsen	197
Patrick Feldt Nielsen	82
Per Nørregaard Nielsen	85
Pernille Lynnerup Nielsen	231
Pernille Nørregaard Nielsen	85
René Karl Nielsen	130
Robert Østergaard Nielsen	115
Sebastian Lynnerup Nielsen	229
Sonja Adela Nielsen	207
Steffen Nielsen	188
Stine Dahl Nielsen	198
Susanne Søgaard Nielsen	171
Svend Aage Nielsen	186
Tage Tolstrup Nielsen	89
Tina Tolstrup Nielsen	89
Tom Nielsen	95
Torben Bloch Bodh Nielsen	82

Tove Juul Nielsen	92
Tove Linda Nielsen	208
Trine Nielsen	188
Winnie Nørregaard Nielsen	86
Ytting Boris Nielsen	209
Carl Johan Christiansen Nyborg	141
Inger Marie Christiansen Nyborg	142
Joachim Christiansen Nyborg	142
Karina Christiansen Nyborg	142
Kasper Christiansen Nyborg	142
Maria Bjerregaard Olesen	92
Line Olsen	95
Kristine Paulsen	131
Mathilde Paulsen	131
Anne Munk Pedersen	172
Annette Pedersen	191
Betina Pedersen	253
Bettina Pedersen	191
Birgit Pedersen	169
Birgitte Pedersen	225
Britt Nørgaard Pedersen	171
Bøgild Pedersen	206
Charlotte Nørgaard Pedersen	170
Claus Møller Pedersen	151
Dennis Møller Pedersen	154
Dorthe Winther Pedersen	206
Elund Pedersen	168
Erik Bo Pedersen	169
Frank Nørgaard Pedersen	170
Frederik Krogh Pedersen	173
Hans Christian Lauge Pedersen	225
Henrik Bondrup Pedersen	173
Jan Borg Pedersen	90
Jens Dahl Pedersen	196
Jess Møller Pedersen	154
Joan Pedersen	207
Kamilla Winther Pedersen	206
Karl Erik Pedersen	190
Kirstine Marie Junge Pedersen	169
Kjeld Møller Pedersen	154
Kjeld Pedersen	190
Kristian Diego Byrialsen Pedersen	98
Line Beck Pedersen	226
Line Krogh Pedersen	173
Lis Pedersen	171
Liva Maria Krogh Pedersen	226
Marius Pedersen	206
Mathias Tørnes Pedersen	138
Michelle Dahl Pedersen	194
Niclas Dahl Pedersen	194
Ole Bo Pedersen	169
Ove Borg Pedersen	90

Peter Pedersen	170
Peter Væversted Pedersen	190
Preben Nøhr Pedersen	185
Rikke Beck Pedersen	226
Rudolf Pedersen	170
Sander Pedersen	172
Simon Dahl Pedersen	194
Stine Munk Pedersen	172
Susie Lauge Pedersen	226
Søren Kristian Pedersen	191
Søren Møller Pedersen	153
Thomas Skovsgaard Pedersen	150
Tim Tørnes Pedersen	138
Tom Lauge Pedersen	226
Torben Bondrup Pedersen	173
Vera Pedersen	189
Viviana Byrialsen Pedersen	98
Emma Kjær Petersen	235
Jacob Kjær Petersen	235
Ninna Petersen	138
Sanne Petersen	138
Sonja Christina Peterson	247
Sven Anders Peterson	247
Victor Robert Elund Piccirillo	169
Magda Kirstine Posborg	71
Anders Poulsen	140
Anette Lynderup Poulsen	108, 177
Brian Lynderup Poulsen	108, 177
Jesper Vincentz Lynderup Poulsen	110, 179
Kristina Poulsen	140
Laust Christian Poulsen	69
Martin Poulsen	140
Erik Præstegaard	113
Jørn Præstegaard	113
Karen Marie Præstegaard	114
Line Præstegaard	113
Lone Præstegaard	114
Mathias Præstegaard	113
Emilie Kjær Præstmark	235
Agnes Birgitte Rasmussen	123
Agnes Kirstine Rasmussen	84
Alfred Rasmussen	106
Anders Dam Rasmussen	143
Ane Marie Rasmussen	145
Anne Amling Rasmussen	107
Anne Fogh Rasmussen	72
Anne Rasmussen	141
Bo Rasmussen	101
Dagny Kirstine Rasmussen	101
Erik Rasmussen	144
Flemming Rasmussen	143
Frederik Rasmussen	99

Frida Marie Rasmussen	104
Gunnar Rasmussen	107
Henning Pugholm Rasmussen	100
Inga Elisabeth Rasmussen	139
Jacob Rasmussen	100
Jens Christian Rasmussen	118
Jens Ole Rasmussen	144
Jens Peter Rasmussen	141
Jens Pugholm Rasmussen	99
Jens Rasmussen	77
Johanne Rasmine Rasmussen	145
Julie Nikoline Rasmussen	106
Karen Kirstine Lovise Rasmussen	112
Karl Elmer Rasmussen	142
Kenneth Rasmussen	144
Kim Fogh Rasmussen	72
Kim Rasmussen	101
Kirsten Marie Rasmussen	144
Kristian Rasmussen	101
Lisbeth Elna Rasmussen	106
Lise Rasmussen	101
Maren Kirstine Frederikke Rasmussen	77
Marie Frederikke Rasmussen	77
Martine Jakobine Rasmussen	77
Martine Marie Rasmussen	118
Mette Marie Rasmussen	77, 145
Morten Porsborg Rasmussen	144
Morten Rasmussen	100
Niels Rasmussen	106
Nielsine Rasmussen	84, 99
Ottoline Jensine Rasmussen	107
Per Fogh Rasmussen	72
Per Rasmussen	100
Poul Erik Rasmussen	144
Poul Rasmussen	143
Rasmus Rasmussen	77, 145
Sara Rasmussen	150
Stine Amling Rasmussen	107
Thorkild Rasmussen	143
Thorvald Ferdinand Rasmussen	138
Ulrik Dam Rasmussen	143
Bente Rønfeldt Raun	148
Per Rønfeldt Raun	148
Caroline Nielsen Sahl	207
Rikke Nielsen Sahl	207
Alexandra Annie Jill Ulstrup-Samsonov	248
Daniela Annie Linn Ulstrup-Samsonov	248
Lene Sand	133
Frank Harbo Schreiner	215
Kent Harbo Schreiner	215
Helena Grønning Simonsen	154
Sabine Møller Simonsen	175

Tobias Møller Simonsen	175
Frank Bloch Skadhauge	79
Lars Skadhauge	79
Susanne Skadhauge	79
Viola Bloch Skadhauge	78
Rikke Skriver	204
Stine Skriver	204
Tilde Skriver	204
Trine Skriver	204
Jeffrey Lynn Stacy	167
Vicki Kay Stacy	167
Britta Stigaard	93
Hanne Stigaard	93
John Stigaard	93
Preben Stigaard	93
Steffan Kristensen Stigaard	93
Erland Stoffregen	117
Helle Stoffregen	117
Jesper Stoffregen	117
Karin Stoffregen	117
Michelle Lund Stoffregen	118
Nadja Lund Stoffregen	118
Martin Bergholt-Svendsen	259
Anitta Søgaard	91
Birgit Søgaard	261
Brian Søgaard	260
Camilla Serup Søgaard	261
Carl Willy Søgaard	260
Catalina Serup Søgaard	261
Cecilie Søgaard	260
Flemming Søgaard	260
Jan Wulff Søgaard	261
Kim Wulff Søgaard	261
Maria Serup Søgaard	261
Niels Christian Søgaard	92
Ronald Søgaard	261
Sofie Søgaard	260
Steen Søgaard	260
Anna Marie Sørensen	130
Anny Hilda Elene Sørensen	91
Audun Dahl Sørensen	258
Bent Ingemann Sørensen	133
Bent Neddergaard Sørensen	135
Bethina Kjær Sørensen	237
Betty Sørensen	258
Birgitte Amstrup Sørensen	128, 129
Britta Sørensen	258
Carina Sørensen	104
Charlotte Sørensen	104
Christian Præstegaard Sørensen	114
Christian Sørensen	128
Daniel Vangsgaard Sørensen	129

Dennis Kjær Sørensen	235
Egon Sørensen	137
Eigil Kjær Sørensen	235
Ejnar Peder Sørensen	262
Eskild Neddergaard Sørensen	135
Eskild Sørensen	129
Frank Birkved Sørensen	149
Freddy Bach-Sørensen	205
Gerda Lilly Sørensen	259
Gitte Karoline Birkved Sørensen	149
Gitte Sørensen	132
Gunnar Kjær Sørensen	234
Hans Christian Sørensen	131
Helle Kjær Sørensen	234
Henrik Birkved Sørensen	149
Henrik Sørensen	129
Holger Kristian Sørensen	258
Inga Sand Sørensen	134
Inger Krista Sørensen	124
Janni Kjær Sørensen	237
Jens Peter Kjær Sørensen	237
Jens Viggo Sørensen	257
Jensine Sørensen	150
Jeppe Bach-Sørensen	205
Jes Sørensen	132
Jesper Sand Sørensen	134
John Bach-Sørensen	205
Jonna Dahl Sørensen	259
Julie Rask Sørensen	136
Karen Marie Kjær Sørensen	237
Karl Martin Sørensen	262
Kate Kjær Sørensen	236
Kjeld Sørensen	128
Kristine Petrea Sørensen	259
Linda Sørensen	138
Mads Præstegaard Sørensen	114
Marianne Heilskov Sørensen	98
Marianne Sørensen	137
Martin Heilskov Sørensen	98
Metha Kirstine Sørensen	147
Mette Kjær Sørensen	237
Michael Amstrup Sørensen	128
Mike Vangsgaard Sørensen	129
Nicki Vangsgaard Sørensen	129
Niels Frands Sørensen	127
Niels Jørgen Sørensen	134
Niels Sørensen	129
Oliver Holst Sørensen	236
Palle Sørensen	137
Pelle Holst Sørensen	236
Pernille Lyng Sørensen	135
Peter Sand Sørensen	134

Peter Sørensen	136
Philip Vangsgaard Sørensen	129
Poul Egon Sørensen	136
Poul Sørensen	135
Preben Kjær Sørensen	236
Rebecca Engmann Sørensen	130
Robin Liltorp Sørensen	133
Sandie Liltorp Sørensen	133
Sten Sørensen	135
Søren Borring Sørensen	137
Søren Neddergaard Sørensen	135
Søren Aage Sørensen	135
Sørine Sørensen	151
Thomas Kjær Sørensen	236
Thomas Sørensen	129
Thurit Sørensen	132
Trine Kjær Sørensen	235
Troels Sørensen	128
Viggo Peter Sørensen	257
Øyvind Dahl Sørensen	259
Marius Juul Thomsen	143
Katrine Christina Bjørn Tilsted	165
Marie Christina Bjørn Tilsted	165
Sofie Christina Bjørn Tilsted	164
Camilla Tolstrup	125
Casper Tolstrup	125
Chris Tolstrup	125
Elsa Tolstrup	125
Hanne Tolstrup	126
Jens Kristian Tolstrup	127
John Tolstrup	89
Jørn Tolstrup	124
Lisbeth Tolstrup	126
Per Tolstrup	125
Alice Ulstrup	248
Alma Ulstrup	253
Anne Graae Ulstrup	246
Anneli Elisabet Ulstrup	247
Arne Otto Kjeldsen Ulstrup	249
Bjarke Thorkild Tapani Ulstrup	246
Christian Egenfeldt Ulstrup	255
Ingela Margaretha Ulstrup	247
Jens Kjeldsen Ulstrup	245, 248
Jette Ulstrup	255
Jørgen Egon Kjeldsen Ulstrup	249
Kaj Ulstrup	254
Karin Ulstrup	246
Kirsten Kjeldsen Ulstrup	249
Kristian Ulstrup	250
Margit Kjeldsen Ulstrup	249
Martha Kristine Ulstrup	250
Otto Henry Ulstrup	254

Peder Madsen Ulstrup	250
Peter Anton Kjeldsen Ulstrup	245
Peter Michael Kjeldsen Ulstrup	245
Preben Egenfeldt Ulstrup	255
Sonja Monica Ulstrup	247
Svend Ejnar Kjeldsen Ulstrup	248
Thomas Ulstrup	254
Thora Ulstrup	250
Thorkild Harald Kjeldsen Ulstrup	246
Tine Egenfeldt Ulstrup	255
Tor Christian Rauno Ulstrup	248
Tor Jonny Ulstrup	246
Torben Egenfeldt Ulstrup	255
Ulrika Ulstrup	246
Jesper Helbo Vinther	131
Michael Helbo Vinther	130
Julie Sofie Willert	167
Majken Marie Willert	167
Thomas Willert	167
Erling Østergaard	115
Judit Korgaard Østergaard	116
Lasse Østergaard	211
Lotte Østergaard	211
Peter Korgaard Østergaard	116
Mia Lynnerup Aalestrup	239

Supplement
til bogens
efterkommeroversigt

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, saalænge slægtens medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermal og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærværende slægtsbog er da ogsaa kun ført up-to-date og vil i løbet af faa aar blive mangelfuld, saafremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhaanden som nye begivenheder indtræffer – i hvert fald indenfor ens egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke saa meget for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, De omtaler, har i bogens tekst.