



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægtsbogen

for brødrene

Bjarne Alstrøm
Michael Alstrøm

Jan Alstrøm
Preben Alstrøm



af Anna Louise Alstrøm.

1. oplag trykt 14. april 1998 i 20 eksemplarer.

INDHOLDSFORTEGNELSE:

FORORD	7
PROBAND	9
1A. Bjarne Alstrøm.....	11
1B. Jan Alstrøm.....	13
1C. Michael Alstrøm.....	17
1D. Preben Alstrøm.....	19
FORÆLDRE	21
2. Tage Alex Alstrøm (Hansen), navneforandring 1988.....	23
3. Anna Louise Pedersen.....	23
BEDSTEFORÆLDRE	29
4. Hans Christian Hansen.....	31
5. Antonine Maria Olavia Andersen.....	31
6. Peder Sørensen Pedersen.....	37
7. Wilhelmine Nielsen.....	37
OLDEFORÆLDRE	65
8. Jens Hansen.....	67
9. Ane Elisabeth Christiansen.....	67
10. Niels Andersen.....	75
11. Johanne Sidsine Jensen.....	75
12. Poul Christian Pedersen.....	85
13. Karen Jensine Pedersen.....	85
14. Milter Nielsen.....	93
15. Laurette Christensen.....	93
TIP - OLDEFORÆLDRE	101
16. Hans Nielsen.....	103
17. Karen Madsdatter.....	103
18. Christian Pedersen.....	107
19. Kirsten Johansdatter.....	107
20. Anders Jensen.....	111
21. Kirstine Nielsdatter.....	111
22. Jens Hansen.....	117
23. Ane Margrethe Jensdatter.....	117
24. Peder Jensen.....	121
25. Christiane Poulsdatter.....	121
26. Peder Sørensen.....	125
27. Kirsten Marie Chrestensdatter.....	125
28. Niels Christian Miltersen.....	133
29. Bodil Cathrine Christensdatter.....	133
30. Chresten Nielsen (Bagger).....	139
31. Ane Kerstine Laustsdatter (Odde).....	139
TIP - TIP - OLDEFORÆLDRE	149
32. Niels Michelsen.....	151
33. Ellen Jeppesdatter.....	151
34. Mads Olesen.....	155
35. Kirsten Chrestensdatter.....	156
36. Peder Larsen.....	159
37. Ane Friderichsdatter.....	159
38. Johan Jensen.....	161
39. Lisbeth Knudsdatter.....	161
40. Jens Andersen.....	163

41. Ane Sørensdatter	163
42. Niels Nielsen	171
43. Karen Jørgensdatter	171
44. Hans Hansen	173
45. Johanne Larsdatter	173
46. Jens Rasmussen	179
47. Zidse Jensdatter	179
48. Jens Olesen (Thybo)	181
49. Dorthe Siemsen	181
50. Poul Christensen Kjærgaard	187
51. Mette Marie Christensdatter	187
52. Søren Christian Pedersen (Bach)	191
53. Kirsten Jensdatter Munk	191
54. Chresten Andersen Semb	195
55. Sidsel Kathrine Lauridsdatter	195
56. Milter Pedersen	201
57. Kirsten Chrestensdatter	201
58. Chresten Jensen Lybye	209
59. Dorthe Jensdatter Børsting	209
60. Niels Nielsen Nørbak	213
61. Dorthe Chrestensdatter Stokkendal	213
62. Laust Christensen Odde (Monn)	221
63. Anne Olesdatter	221
TIP-TIP-TIP-OLDEFORÆLDRE	223
64. Mikkel Axelsen Bødker	225
65. Gertrud Marie Jensdatter	225
66. Jeppe Jensen	229
67. Birthe Jensdatter	229
68. Ole Jensen	233
69. Anne Ibsdatter	233
70. Christen Rasmussen	237
71. Anne Cathrine Pedersdatter	237
72. Lars Pedersen	241
73. Karen Larsdatter	241
74. Friderich Johansen	243
75. Bodil Sørensdatter	243
76. Jens Christophersen	247
77. Kirsten Philipsdatter	247
78. Knud	251
79.	251
80. Anders Nielsen	253
81. Sidsel Andersdatter	253
82. Søren Rasmussen	259
83. Maren Ingvorsdatter	259
84. Niels	261
85.	261
86. Jørgen Olesen (Olufsen)	263
87. Johanne Nielsdatter	263
88. Hans Jørgen Larsen	265
89. Maren Pedersdatter	265
90. Lars Nielsen Skipper	269
91. Maria Magdalene Mohrland	269
92. Rasmus Jensen	271
93. Johanne Andersdatter	271
94. Jens Andersen	273
95. Maren Hansdatter	273
96. Ole Graversen f. 1761 i Skjoldborg	275
97. Birgitte Kirstine Sørensdatter Thorning	275

98. Peter ? Siemsen.....	281
99. Johanne ?	281
100 Christen Christensen Kjærgård	283
101 Charlotte Amalia Povelsdatter	283
102 Christen Christensen Skriver.....	285
103 Maren Larsdatter.....	285
104 Peder Nielsen Back.....	287
105 Karen Sørensdaughter.....	287
106 Jens Christensen Munk	289
107 Else Pedersdatter Back.....	289
108 Anders Christensen Semb	291
109 Margrethe Nielsdatter	291
110 Laurids Knudsen	295
111 Karen Mickelsdatter.....	295
112 Peder Christensen Leed.....	297
113 Karen Jensdatter.....	297
114 Chresten Christensen Balle	301
115 Karen Nielsdatter Gade.....	301
116 Jens Pedersen Lybye	303
117 Bodil Pedersdatter.....	303
118 Jens Pallesen	305
119 Karen Jensdatter.....	305
120 Niels Clemmensen Dolleruphus.....	307
121	307
122 Chresten Larsen Thagaard (senere Stokkendal).....	309
123 Birgitte Chrestensdatter	309
124 Chresten Larsen Monn	313
125 Anne Boyesdatter.....	313
126 Ole Sørensen Skomager	309
127 Anne Lisbeth Jensdatter	319

FORORD:

Til forfatteren - vor mor.

Det er med dyb beundring og respekt, at dine fire sønner modtager dette værk "Slægtsbogen". Vi ved slægtsforskning altid har betydet meget for dig. Det har været din hobby, men med et familie- og arbejdsliv, hvor alt har været passet til tiden, har det også været hårdt arbejde.

Det kræver års erfaring at fremfinde slægtsoplysninger og forstå dem, anvende dem rigtigt og se sammenhænge, der kan bringe undersøgelser videre og på rette spor. Informationer om slægten skal - når de skal huskes og viderebringes fra generation til generation skrives ned, systematiseres og redigeres i en form, der gennem tiderne er anerkendt af alle respekterede slægtsforskere. Du har været nøjeregnende med, at Slægtsbogen til fulde opfyldte disse krav. Slægtsbogen vil vi derfor anbefale alle, der måtte være interesseret i denne slægts historie, såvel som de, der ønsker at gøre sig bekendt med, hvorledes en velskrevet og veldokumenteret slægtsbog udarbejdes.

Oplysninger om vore aner og deres liv og færden er ikke blot en fortælling om vor slægt, men udgør også den del af Danmarks historie, som vore forfædre har bidraget til. Du er som forfatter nærværende, når historien om vor slægt læses, men for os er det også et eventyr, fordi vi fra vi var børn har hørt disse facinerende beretninger fra en for os fjern fortid. Og det vi troede var en drøm er nu gået i opfyldelse. Vor slægtsbog er skrevet.

Slægtsbogens beskrivelser synliggør tidens betydning for menneskers oplevelser. Det man opfatter som hørende til dagligdags hændelser den ene dag er pludselig fortid den næste. Historien er begyndt, og gårsdagens oplevelse kun en erindring. Slægtsbogen har nu viderebragt din generations erindringer og gør det muligt for os og andre læsere at søge tilbage i tankerne hos dem, hvis dagligdag nu er historie.

Oplysningerne om vor slægt har du indsamlet gennem næsten 50 år. Det i sig selv er en imponerende indsats. I Slægtsbogen er gengivet den række af oplysninger, der vedrører vore nærmeste forfædre, fra vore forældre til vore tip-tip-tip-oldeforældre. Alene udvælgelse og sammenfatning af denne mængde af oplysninger, korrektur, billedudvælgelse og redigering har taget år. Den resterende del af de indsamlede oplysninger om vore endnu tidligere generationer ved vi du også har under redigering. En dag vil også disse oplysninger blive tilgængelige i bogform og endnu en guldgrube af vor slægts fortid såvel som hele Danmarks historie vil således blive åbenbaret for os såvel som andre.

Lad dette være vort fælles kommende mål.

Kærligst og ærbødigst

Dine fire sønner.

PROBAND



Bjarne og Hanne, fotograferet på deres bryllupsdag.

1A. Bjarne Alstrøm

Født 19. juni 1948 på fru Gregersens klinik, Rosbeksvej 1, Zions sogn Østerbro (det gamle Homøopatiske Hospital). Døbt 18. juli i Sct Thomas kirke på Frederiksberg båret af sin mor.

Faddere: Faderen, farfar og farmor, Karen og Herman Lüttge, Herlev.

Boede det første år indtil marts 1949 i Søborg Hovedgade. Flyttede derefter til Løgstørgade 26 1.th. på Østerbro, hvor familien boede indtil vi flyttede til Strandboulevarden 95, Østerbro i marts 1960.

Startede i 1. klasse på Strandvejsskolen på Østerbro som 7 årig. Fortsatte i Strandvejsskolens 6b og 7b og derefter i samme skoles reallinie. Fulgte skolens latinundervisning.

Konfirmeret 14. oktober 1962 i Lutherskirken Østerbro.

Blev kort efter KFUM-spejder i Rosenvænget gruppe ved Luther Kirken, og 7 måneder senere patruljeleder for "Uglerne".

Kom i 1964 til Østre Borgerdydsskolen gymnasium og tog her studentereksamen 1967.

Havde som 8 årig, efter et besøg sammen med frk. Wad på Bispebjerg Hospitals toksikologiske laboratorium, besluttet at ville uddannes til farmaceut og påbegyndte derfor denne uddannelse i 1967, ved ansættelse på Christianshavns Apotek på Christianshavns Torv som discipel og tog samtidig Filosoficum ved Københavns Universitet, hvor Den almindelige filosofiske prøve blev bestået i 1968.

Efter afslutning af første del af den farmaceutiske kandidateksamen i 1969 fortsatte uddannelsen på Danmarks Farmaceutiske Højskole, Universitetsparken, Østerbro.

Fortsatte under studietiden som KFUM-spejder indtil 1971 og mødte 1968 i forbindelse med spejderarbejdet Hanne Henriksen, som Bjarne senere blev gift med.

Bjarne var gennem spejdertiden bl.a. leder af gruppens ulveunger og deltog i ledelsen af Roland Phillip division.

Fik i 1970 licens som radioamatør med kaldesignalet OZ1ZG. Deltog før og efter 1970 ialt ca. 20 gange i den årlige radiospejder weekend JOTA, hvor spejdere verden over kan bruge amatørradio, udstyr og -frekvenser til at tale med hinanden.

Fik under uddannelsen interesse for EDB i 1970 og brugte meget tid på denne interesse på H.C. Ørsted Instituttets EDB-afdeling, og brugte den høstede erfaring dels til et studiejob på Medicinsk laboratorium, og dels til udarbejdelse af hovedopgaven i Farmaci til kandidateksamen.



Bjarne ca. 4 år,
fotograferet ved Frederiksberg Allé.

Flyttede i 1970 på kollegiet Østerbrogården (vær. 715 og senere vær. 707), Blegdamsvej 29, Østerbro.

Bestod den farmaceutiske kandidateksamen i 1972 efter normeret studietid.

Fik umiddelbart efter kandidateksamen ansættelse som farmaceut vikar på Svaleapoteket på Nørrebrogade, Nørrebro.

I efteråret 1972 indledte Bjarne aftjening af sin værnepligt ved Civilforsvarets Ambulanceskole i Herning, uddannelsen til ambulancefører. Blev efter 5 måneder primo 1973 overført til Civilforsvarets Højskole i Snekkersten til de sidste 5 måneders tjeneste.

Blev i 1973 også tilmeldt på elektroingeniørstudiet på Danmarks Tekniske Højskole og var her tilmeldt i 3 år.

Blev i 1973 ansat på medicinfabrikken Ferrosan, Sydmarken 5, Søborg som daglig leder af produktionen.

I begyndelsen af april 1975 flyttede Hanne og hendes datter Astrid (1 år) ind til Bjarne på Østerbrogården på vær. 707, og 1. maj 1975 flyttede alle 3 til en ejerlejlighed på Tagensvej 77 1.th., Nørrebro.

3. juli 1976 viet på Københavns Rådhus til Hanne Henriksen født 20. august 1953 på fru Nyholms klinik, Rosenørns Allé datter af Ejben Helmut Henriksen og hustru Birthe f. Arnt. Bjarne skiftede samme år stilling til laboratorieleder hos Dansk Droge, Ishøj.

Startede sammen med brødrene virksomheden Arkitron elektronik ApS 15. februar 1979.

Gik i årene 1980-84 på Merkonomskolen og bestod linierne organisation og databehandling.

Etablerede i 1983 egen virksomhed under navnet A-consult/data/pharma (senere A-CDP) fra lejligheden på Tagensvej, men fik i 1984 forretningslokaler ved siden af Hannes etablerede garnforretning "Garn-tien", Tagensvej 79.

I oktober 1985 blev endvidere virksomheden Dermatron I/S stiftet med Bjarne, Arkitron Elektronik og Jens Dahl (en tidligere kollegiebekendt) som ejere.

3. juli 1986 blev Bjarne og Hannes vielse bekræftet i Grundtvigskirken.

I 1987 blev A-CDP omdannet til anpartsselskab under navnet A-consult ApS.

Hele familien flyttede i december 1990 fra Tagensvej til et etplanshus med have Rudebækvej 12, Rødovre.

Stiftede i 1997 yderligere firmaet A-consult Holding ApS og flyttede samme år firmaadresse til større lokaler på Rentemestervej 69 A, København NV.

Hanne har fra sit 1. ægteskab med Rene Jensen en datter som Bjarne adopterede 1976:

Astrid Alstrøm født 28. juni 1973 på Sankt Josephs hospital i København, døbt 12. august 1973 i Lutherskirken, Østerbro.

Astrid læser til lægesekretær.

Bjarne og Hanne har 1 datter

1. Gitte Alstrøm født 2. september 1977 på Rigshospitalet, døbt 27. november 1977 i Kingos kirke.

Gitte læser til cand.farm.

1B. Jan Alstrøm

Født den 28. september 1951 på fru Gregersens fødeklinik i Hostrups Have, Skt. Thomas sogn og døbt i Skt. Thomas Kirke på Frederiksberg den 28. oktober 1951.

Boede fra fødslen til 30. april 1960 i Løgstørgade 26 1.th. på Østerbro, København. Tilbragte dagene de første barneår hos familiens barneplejerske Eva på Blegdamsvej eller i forældrenes forretning "Alstrøms Vaskeri", Frederiksberg Allé 60, Frederiksberg.

Startede i Strandvejsskolens (Sionsgade, Østerbro) 1. klasse i august 1958.

Flyttede fra Løgstørgade pr. 1. maj 1960 til Strandboulevarden 95 1.th., Østerbro, København, og boede her indtil han flyttede på kollegie i foråret 1973.

Var i to sæsoner fra 1957 til 1959 aktiv fodboldspiller i Hovedstadens Boldklub, HB, der havde til huse i kælderen under Idrætsparken, Østerbro.

Startede i marts 1963 som KFUM-spejder ved Lutherkirken på Østerbro og var aktiv som spejder i 12 år.

Blev konfirmeret i Lutherkirken 3. oktober 1965 af pastor Krarup.

Efter 7. klasse skiftede Jan i 1965 skole, da han blev optaget i 1. real på Østre Borgerdyd Skole, hvorfra han tog studentereksamen juni 1970.

Startede efter sommerferien (1. oktober 1970) på Kunstakademiets Arkitektskole, rektor Tobias Fabers afdeling, og tog afgangseksamen fra samme afdeling i juni 1975.

Flyttede i foråret 1973 på kollegiet Østerbrogården, Blegdamsvej 29 (vær. 615 og senere 606), Østerbro, og havde bopæl her indtil 31. marts 1976.



Jans 1. Skoledag,
fotograferet på Rådhuspladsen.

Jan lærte i marts 1974 Marianne Dahlmand Bramsen at kende. Marianne er født 18. maj 1955 i Roskilde, og er datter af Vera og Harald D. Bramsen, Valsøllillegård, Jystrup, Ringsted.

Marianne startede i oktober 1974 også på Kunstakademiets Arkitektskole og tog sin afgangseksamen i marts 1981.

Jan og Marianne flyttede sammen i Nansensgade 39 st.th. København K, som de købte i fællesskab pr. 1. marts 1976.

Efter sin afgangseksamen arbejdede Jan som arkitekt m.a.a. et par måneder hos arkitekt S. Langhans, Rørvig inden han aftjente sin værnepligt som militærnægter (hvilket på det tidspunkt var ret udbredt blandt akademikere) fra august til november 1976 (Jan var blevet udtrukket blandt de "heldige", der kun skulle aftjene 11 ugers militærnægtertjeneste mod normalt 11 måneder).

Efter ca. et halvt års arbejdsløshed (på det tidspunkt var der omkring 35% arbejdsløshed blandt arkitekter) blev Jan genansat hos S. Langhans, hvor han var indtil november 1978. Derefter var han nogle måneder på Tage Nielsens Tegnestue A/S og blev så i foråret 1979 ansat hos Arkitektgruppen Hauser Plads I/S.

Her var han indtil han blev ansat af FN og udsendt til Mauritius i december 1980, hvor han arbejdede med byggemodningsprojekter og standarddesign for lavprishuse for fattige familier, der skulle hjælpe til "cyclon-sikre" huse i beton, frem for de sædvanlige træhuse med bølgeplader.

Inden sin afrejse blev Jan og Marianne gift den 18. september 1980 på Københavns Rådhus, uden nogen havde fået det at vide på forhånd.

Marianne forblev i Danmark og afsluttede sin uddannelse i marts 1981, pakkede derefter lejligheden sammen og fremlejede den, inden hun fulgte efter til Mauritius i april 1981.

På Mauritius lærte Jan og Marianne et dansk/mauritiansk pædagogægtepar at kende, og skrev i fællesskab med dem en bog "Day Care and Community Centre", som blev distribueret af FN til en række u-lande som hjælpeværktøj til børneprojekter.

Efter de kom hjem fra Mauritius i januar 1983 blev Jan nogle måneder senere genansat hos Arkitektgruppen Hauser Plads I/S, hvor han var indtil december 1983. Derefter fik Jan ansættelse hos et entreprenørfirma, Flex-plan, først som planlægger og senere som projektleder.

Efter job hos forskellige arkitektvirksomheder i og omkring København fik Marianne ansættelse i Hillerød i 1984. I 1986 startede tegnestuelederen egen tegnestue i Hillerød, Tegnestuen Møllestræde, og Marianne har været ansat her siden starten.

I 1984 købte Jan og Marianne en ny og større lejlighed på Gråbrødre Torv 12, 3., København K og flyttede dertil den 1. august 1984.

Da Flex-plan gik konkurs i juni 1985 havde Jan samtidigt fået job som projektleder i et andet entreprenørfirma, Monberg & Thorsen, hvor han to år senere fik stilling som gruppeleder, med ansvar for firmaets opgaver indenfor bygningsrenovering i totalentreprise.

Den 1. juli 1989 købte Jan og Marianne så et hus på Mynstersvej 4, Frederiksberg, som de gennemrenoverede i en sådan grad at groft sagt kun ydervægge og etageadskillelser stod tilbage, men bevarede alligevel husets karakter. Da huset var pålagt en klausul om at der skulle være to lejemål, blev 1. salen efter færdigistandsættelse solgt fra pr. 1. januar 1990, og Jan og Marianne flyttede selv ind den 10. april 1990 efter stueetagen var færdigistandsat.

Ejendomshandlen gik meget trægt på det tidspunkt, og da der ikke fandtes købere til lejligheden på Gråbrødre Torv, blev den fra 1. december 1990 i stedet udlejet. Den var med skiftende lejere udlejet indtil 1. juli 1992, hvor den blev solgt.

Jan forlod Monberg & Thorsen pr. 1. december 1989, hvor han begyndte hos SAS Service Partner som Teknisk chef, et job der kom til at medføre en hel del rejseaktivitet, med indretning af restauranter, caféer, barer m.v. i mange forskellige lufthavne i Europa, Mellemøsten og

Fjernøsten. Virksomheden har siden skiftet ejer og navn til Select Service Partner. Jan er fortsat ansat i SSP, og har i dag ansvaret for udvikling af virksomhedens ekspansionsprojekter. Jan og Marianne har to børn:

1. Tim Alstrøm født 25. februar 1991 på Frederiksberg Hospital, døbt 19. maj 1991 i Frederiksberg Kirke, båret af Malene Bentzen. Faddere: Bjarne Alstrøm, Kirsten D. Bramsen og Dorte Meno Alstrøm.
2. Gry Alstrøm født 20. januar 1995 på Frederiksberg Hospital, døbt 16. april 1995 i Frederiksberg kirke, båret af Bolette Dall Bentzen. Faddere: Michael Alstrøm, Preben Alstrøm og Anne Christoffersen.



Jan og Marianne, fotograferet i 1987



Michael og Dorte, fotograferet på deres bryllupsdag

1C. Michael Alstrøm

Født den 17. januar 1957 i Hostrups Have på fru Gregersens fødeklinik, Sankt Thomas sogn som den ældste af enæggede tvillinger, der blev døbt 17. februar 1957 i Sankt Thomas kirke, Frederiksberg.

Boede de første 3 år i Løgstørgade 26, 1. th. på Østerbro, København til familien flyttede til Strandboulevarden 95, 1.th., Østerbro, København.

Startede som 3-årig i Folke børnehaven Hjortøgade 3 på Østerbro, ledet af frk. Gad, og som 6-årig i 1. klasse på Strandvejsskolen, Sionsgade, Østerbro.

Begyndte som 7-årig som KFUM-spejder ved Lutherkirken, Østerbro og var aktiv spejder i ca. 10 år.

Konfirmeret i april 1970 i Lutherkirken.

Efter 7. klasse (og kun 1 eftersidning/"sveder") optaget som 13-årig på Østre Borgerdyd Skole i skolens sidste realklasse forud for afskaffelsen af realklasserne (og latinundervisning) i folkeskolen.

Efter 2 år i realen (og 1 "sveder" for glemt regnehæfte 3 gange) og en bestået latinprøve juni 1972, fortsatte Michael i skolens gymnasium, fysisk-matematisk linie. Fik i 1972 herefter licens som radioamatør med kaldesignalet OZ5YV og modtog efter bestået morseprøve og skriftlig eksamen senere A-licens (1982).

Michael tog efter 3 år i gymnasiet studentereksamen den 21. juni 1975 og begyndte september samme år på jurastudiet, Københavns Universitet.

Flyttede pr. 1. april 1977 til Lægeforeningens Kollegium, Hesseløgade, Østerbro.

Startede som studerende virksomheden Dansk Autoudlejning ApS den 4. november 1978 og sammen med sine brødre virksomheden Arkitron Elektronik ApS den 15. februar 1979 (senere I/S). Sidstnævnte blev senere medejer af Dermatron I/S i en periode.

Bestod juridisk kandidateksamen 30. januar 1980 og aftjente 9 mdr.s værnepligt som soldat i Hæren fra 1. februar 1980, heraf første måned på Bornholm, og derefter udtaget til Forsvarskommandoauditøren som auditør de resterende 8 måneder.

Flyttede samme år til en ejerlejlighed, Frederikssundsvej 68 G, 1. tv., København NV.

Startede umiddelbart efter aftjent værnepligt i Justitsministeriets Departement den 1. november 1980 i det daværende familieretskontor. Udstationeret fra den 1. december 1980 om formiddagen som politifuldmægtig ved Københavns Politi, og fra 1. december 1981 om formiddagen som fuldmægtig ved Statsadvokaturen for Sjælland. Samtidig overført til departementets 3. kontor (strafferet m.v.).

Bevilget orlov ved tiltrædelse den 1. juni 1983 som advokatfuldmægtig hos Advokaterne Bredgade 3, landets daværende største advokatkontor med daværende advokatrådsformand lrs. Niels Th. Kjølbjerg som medindehaver.

Af justitsminister Ninn Hansen meddelt advokatbeskikkelse den 3. september 1984. Bestået 2. prøvesag for Østre Landsret den 16. november 1984 og meddelt møderet for Landsretterne og SØ- & Handelsretten den 9. januar 1985.

Påbegyndte egen advokatvirksomhed med reception 19. september 1985 på Frydendalsvej 4, Frederiksberg. Flyttede til H.C. Andersens Boulevard 11, København, i september 1987, til Fredericiagade 15, København, i november 1993 og til Vester Farimagsgade 19, København, pr. 1. juli 1997 i interessentskab med advokat Sven Søgaard og advokat Gunnar Weber, hovedsageligt med rådgivning til erhvervslivet, for Michaels vedkommende væsentligst kommerciel bistand til (højteknologiske) virksomheder og forskningssektoren.

Antaget som underviser og eksaminator ved advokatsekretærskolen 1986-88 og derefter som manueltør i obligationsret ved Det retsvidenskabelige, senere juridiske Fakultet ved Københavns Universitet

Meddelt møderet for Højesteret den 27. februar 1990 og i august 1992 valgt efter indstilling som AIJA's Vice-President for Danmark (AIJA: Association International des Jeunes Avocats). Samtidig optaget som medlem af Advokatrådets Internationale Panel.

Som resultat af et voksende interaktivt samarbejde etableredes i 1995 sammen med Preben forskningsformidlingsvirksomheden CoBrain I/S (Cooperation on better reinforcement of adaptive/artificiel intelligent network).

Michael blev forlovet den 9. august 1985 og senere gift den 20. juni 1987 i Spentrup Kirke med Dorte Bente Meno, født 21. april 1961 i Sankt Peders sogn, Randers, datter af Svend Bernhard Meno og Lise Birgit, født Duun. Dorte er student fra Randers Statsskole, derefter bankuddannet i Privatbanken (senere Unibank) og antaget som dealer, senere 2. fuldmægtig i bankens arbitrageafdeling indtil maj 1993, derefter hjemmearbejdende.

Michael og Dorte boede fra 1983 Byhøjen 4, Vanløse, men flyttede 1. juli 1987 til Hjertingvej 23, Vanløse, og senere den 1. februar 1997 til Tyborøn Allé 18, Vanløse.

Michael og Dorte har 3 børn:

1. Nicholaj Meno Alstrøm født 15. november 1988 kl. 21.13 på Frederiksberg hospital, døbt 5. marts 1989 i Hyltebjerg kirke, båret af Karen Meno. Faddere: Helle B. Meno Skaarup, Astrid Alstrøm og Jan Alstrøm.
2. Joachim Meno Alstrøm født 9. oktober 1991 kl. 20.10 på Frederiksberg hospital, døbt 16. februar 1992 i Hyltebjerg kirke, båret af Helle B. Meno Skaarup. Faddere: Karen B. Meno, Preben Alstrøm og Marianne Bramsen.
3. Christoffer Meno Alstrøm født 30. august 1994 kl. 13.17 på Frederiksberg hospital, døbt 30. oktober 1994 i Hyltebjerg kirke, båret af Jan Alstrøm. Faddere: Preben Alstrøm, Jesper Kristensen, Carsten Skaarup og Kirsten Bertelsen Carlsbæk.



Michaels og Prebens 1. skoledag, fotograferet ved Strandboulevarden 95.

1D. Preben Alstrøm

Født den 17. januar 1957 i Hostrups Have på fru Gregersens fødeklinik, Sankt Thomas sogn som den yngste af enæggede tvillinger, der blev døbt 17. februar 1957 i Sankt Thomas kirke, Frederiksberg.

Boede de første 3 år i Løgstørgade 26, 1. th. på Østerbro, København til familien flyttede til Strandboulevarden 95, 1.th., Østerbro, København.

Startede som 3-årig i Folke børnehaven Hjortøgade 3 på Østerbro, ledet af frk. Gad, og som 6-årig i 1. klasse på Strandvejsskolen, Sionsgade, Østerbro.

Begyndte som 7-årig som KFUM-spejder ved Lutherkirken, Østerbro og var aktiv spejder i ca. 10 år.

Konfirmeret i april 1970 i Lutherkirken.

Efter 7. klasse optaget som 13-årig på Østre Borgerdyd Skole i skolens sidste realklasse forud for afskaffelsen af realklasserne (og latinundervisning) i folkeskolen.

Efter 2 år i realen og 3 år i gymnasiet tog Preben studentereksamen som 18-årig i 1975 og begyndte september samme år på det naturvidenskabelige studium i matematik og fysik ved Københavns Universitet.

Flyttede pr. 1. april 1979 til Egmont Kollegiet, Nørre Alle, Østerbro.

Startede sammen med sine brødre virksomheden Arkitron Elektronik ApS den 15. februar 1979 (senere I/S). Sidstnævnte blev senere medejer af Dermatron I/S i en periode.

Modtog 27. oktober 1980 den naturvidenskabelige kandidatgrad med hovedfag i matematik og bifag i fysik. 21. september 1981 blev denne udvidet med hovedfag i fysik.

Aftjente 1 md.s værnepligt i Civilforsvaret i Thisted. Tog pædagogikum ved Allerød Statsskole i foråret 1982.

Flyttede i juli 1982 til en ejerlejlighed, Heimdalsgade 34, 3.tv., København N.

Arbejdede som kandidatstipendiat ved Fysisk Institut, Københavns Universitet, fra 1982-85, og som "research fellow" ved Nordita på Blegdamsvej, Østerbro, fra 1985-87. Modtog licentiatgraden i fysik i maj 1986. Virkede i 1987-89 som "Research associate" (postdoc), "Fulbright fellow" og Carlsberg forskerstipendiat ved Fysisk Institut, Boston Universitet, under Prof. Eugene Stanley. Preben og Marianne boede i den periode i Dexter Park, Brookline. Blev forfremmet til "Research associate professor" i 1989 og tilbragte 4 mdr. i Boston i foråret 1990.

Har fra 1989 været tilknyttet Københavns Universitet, først som seniorstipendiat 1989-92 ved Fysisk Institut, derefter som NOVO-Nordisk Hallas-Møller forskningslektor 1992-97 og som forskningslektor ved Center for kaos og turbulensstudier 1997-98. Flyttede kontor fra H.C.Ørsted Institutet til Niels Bohr Institutet i 1994.

Som resultat af et voksende interaktivt samarbejde etableredes i 1995 sammen med Michael forskningsformidlingsvirksomheden CoBrain I/S (Cooperation on better reinforcement of adaptive/artificiel intelligent network).

Preben blev gift den 4. juli 1987 i Frederiksberg Kirke med Marianne Ingeborg Skov, født 31. januar 1961 i Vor Frelser sogn, København, datter af Sonja Skov. Marianne er uddannet som fodterapeut og offentlig ansat indtil januar 1995, derefter egen virksomhed ved Plejehjemmet Gl. Kloster, Østerbro, og Hyltebjerggård, Vanløse.

Preben og Marianne boede fra 1983 i Heimdalsgade 34, København N indtil 1. august 1993, hvor de flyttede til Hollændervej 7, st.tv., Frederiksberg.

Preben og Marianne har 2 børn:

1. Jette Skov Alstrøm født 27. februar 1991 kl. 4.36 på Rigshospitalet, døbt 5. maj 1991 i Kingos kirke, Kingo sogn, båret af moderen. Faddere: Bjarne Alstrøm, Sonja Vita Skov, Gerd Zachariassen.
2. Lena Skov Alstrøm født 20. oktober 1993 kl. 22.20 på Rigshospitalet, døbt 6. marts 1994 i Frederiksberg Kirke, Frederiksberg sogn, båret af faderen. Faddere: Jan Alstrøm, Michael Alstrøm, Eric Jørgen Nielsen, Henriette Zentz, Marianne Thorsen.



Preben og Marianne, fotograferet på deres bryllupsdag.

FORÆLDRE

2. Tage Alex Alstrøm (Hansen), navneforandring 1988.

f. 1919 i Helligånds sogn
død 1995 på Bispebjerg hospital
viet 1946 i Sankt Thomas kirke til

3. Anna Louise Pedersen

f. 1919 i Sønderbjerg sogn.

Tage Alex Alstrøm blev født 9. maj 1919 på Dr. Esmanns klinik, Helligånds sogn, Løngangsstræde og døbt 10. august 1919 i Sankt Thomas kirke, Rolighedsvej 16, søn af Hans Christian Hansen og hustru Antonine Marie Olavia f. Andersen.

Faddere: A. Jensen og hustru Augusta, laboratorbetjent P. Andersen og hustru Marie, Kjergårdsvej 9, Valby og forældrene.

Anm. Forældrene viet 6. maj 1917, bor H.C. Ørstedsvvej.

J.nr. A.J. 1084-1987 er det fulde navn:

Tage Alex Alstrøm Uak. 1. 1988-335-28.

På H.C. Ørstedsvvej nr. 60 D 3. fik Tage sit hjem, først i en toværelses lejlighed, men da lejligheden tv. på samme etage blev ledig, fik forældrene også den og fik muren mellem de 2 entrer revet ned, så det blev en fireværelses med 2 køkkener og 2 toiletter.



Tage, fotograferet på sin dåbsdag.



Tage som 7-årig, fotograferet i Nykøbing F.

Men den meste tid blev tilbragt i Frederiks Alle nr. 60, hvor forretningen lå. Om morgenen kom Tage med forældrene ud i alleen, hvor hans barnepige mødte kl. 8.

Her var hans barnevogn, og her gik pigerne tur med ham, mens han var lille, (måske også da han blev stor). Frederiksberg Alle og Frederiksberg Have var Tages barndomsland. 1925 1. september kom han i skole i Frederiksberg Alle 22, i privatskolen Niels Hjort-skolen. Prisen var 20 kr. om måneden. Det lyder ikke af meget, men sammenligner vi med huslejen på H.C. Ørstedsvej, så var den 25 kr. om måneden, og så var det nok alligevel en pæn pris. 14. februar 1926 blev Tage indlagt på Frederiksberg hospital med Difteritis og her lå han til ind i maj måned, hvorefter skolen og forældrene blev enige om, at det var bedst at vente med skolen til efter sommerferien og så begynde forfra. Tage blev konfirmeret i Sankt Thomas kirke 22. oktober 1933. Mellemskolen blev Forchhammervejens skole og præliminæreksamen fra De forenede Præliminærskoler Linnegade og derfra til Stadens og Hovedstadskommunernes Studenterkursus.

9. maj 1945 blev Tage forlovet og 18. april 1946 blev han gift i Sankt Thomas kirke på Frederiksberg med Anna Louise Pedersen født 22. marts 1919 ved Tambohus, døbt 6. april 1919 i Søndbjerg kirke på Thyholm, som datter af Peder Sørensen Pedersen og hustru Wilhelmine f. Nielsen.

Faddere: Gårdmand Anders Chr. Nielsen og hustru i Fløvlev (morbroder Christian og faster Marie), husmand Peder Vestergård og hustru i Søndbjerg (onkel Peter og tante Kathrine).

Konfirmeret 9. april 1933 i Odby kirke. Sluttede samtidig på Søndbjerg skole, som vi søskende havde fået tilladelse til at fortsætte i, selv om vi 1928 var flyttet til Odby skoledistrikt, men vejen var lang 3 kvarter til 1 times gang alt efter vores størrelse og efter, om der var snestorm eller stille vejr.



Anna Louise (th), fotograferet ved Tambohuse som 6-årig sammen med sine søskende Rudolf (4H) og Erna (4G). Familiens hund "Polly" i forgrunden.

1. maj 1935 - 1. november 1937 hos Møller og Anna (mors kusine = 30E2) på "Ørhøjgård", Hellerød.
1. november 1937 - 1. marts 1938 Falkoner Alle 23, Frederiksberg.
1. marts 1938 - 1. maj 1938 Hjemme med dårlig ryg.
1. maj 1938 - 1. november 1938 på "Ørhøjgård".
1. november 1938 - 1. marts 1940 Peter Bangsvej 171, Frederiksberg.
2. marts 1940 - 2. april 1940 Hjemme på gården.
3. april 1940 - 1. september 1940 på Thestrup Højskole ved Århus.
1. oktober 1940 Sygeplejeelev på Københavns Kommunehospital.
30. marts 1944 Bestået sygeplejeeksamen. Røntgensygeplejerske.
1. april 1944 Tilmeldt "De Forenede Præliminærkurser".
8. juni 1944 Bevis som autoriseret sygeplejerske.
- Maj-juni 1945 bestået præliminæreksamen. Bevis 4. juli 1945.
1. oktober 1945 søgte vistnok da min afsked som røntgensygeplejerske og fik samtidig stilling som sekretær hos overlæge Bjerring på røntgenafdelingen.



Tage og Anna Louise, fotograferet på deres bryllupsdag ved Oscar Davidsen Restauration, Åboulevarden.

Gæster øverst fra venstre: Robert Andersen (10F1), Astrid Andersen (10F2), Robert Andersens kone Anna, brudgommens ven cykelhandler Helge Nielsen, Frederiksberg Allé 35, Eigil Andersen (10F3), Eigil Andersens kone Ulla Andersen, Ella Andersen (10F), Elly Pedersen (6K), Ida Pedersen (6I), William Andersen (10F's mand), brudgommens venner fru Laue og hr. Laue

Næstøverst: Helge Hansen (4B), Helge Hansens kone Else, Ejnar Hansen (4A), Børge Lassen (10F4's mand). Bagved Børge Lassen skimtes Otto Hansen (6D's mand), Kresten Nielsen (14E), Britta Lassen (10F4), Hans Møller (8D's mand), Peter Andersen (10A), Emma Møller (8D), Marie Andersen (10A's kone), Edith Pedersen (6E), Hermann Lüttge (6B's mand), Karen Lüttge (6B), Erna Pedersen (6G) og forlovede C.J. Nordvig, brudens veninde Marie Bergholtz, Rudolf Pedersen (6H).

Nederst: Brudgommens vens kone fru Nielsen, Signe Hansen (6D), P.S. Pedersen (6) og Wilhelmine Pedersen (7), Brudeparret (2 og 3), Antonine Hansen (5) og H.C. Hansen (4).

Efter at krigen var ophørt og mørklægningen forbi, og man igen måtte gå på gaden efter kl. 22 blev det tilladt at bo udenfor hospitalet for sygeplejersker. Da flyttede jeg hjem til svigerfar og svigermor, og efter Tages og mit bryllup, blev jeg nok en tid hos overlæge Bjerring, men i hvert fald holdt jeg op før vi 1947 tog på rundrejse i Europa vist nok i juni måned.

En kort tid måske 2-3 måneder var jeg privatsygeplejerske på Militærhospitalet, men det brød jeg mig ikke om, så da jeg blev gravid holdt jeg op og hjalp herefter til i forretningen hos Tages far og mor, hvor Tage også var ansat. I 2 år efter vi var gift boede vi hos Tages forældre. Det var håbløst at få en lejlighed, når man ikke havde børn, men Tage havde alle tiders dejligste mor og nogle meget gæstfri forældre i det hele taget, så de 2 år gik uden besværligheder.

1. juni 1948 fik vi vor egen lejlighed på Søborg Hovedgade 142 B 1.th., så vi fik travlt med at få alt i orden, og knap 3 uger efter fik vi vort første barn.

1. marts 1949 flyttede vi til Løgstørgade 26 1.th. Endelig 1. marts 1960 fik vi vor nuværende lejlighed på Strandboulevarden 95 1.th. efter at have været skrevet op til en større lejlighed i 11 år hos A/S Kalkværksgrundene.

1950 købte Tage sin fars forretning og de første år var vi begge i forretningen hele dagen. Forretningen, Alstrøms Vaskeri lå i Frederiksberg Alle nr. 60.

Vi var heldige, at man den gang kunne få en barneplejerske. En barneplejerske havde en 3-årig uddannelse dels på børnehjem og dels på børnehospital samt teoretisk undervisning.

1. september 1949 fik vi Lotte Müller fra Haderslev og havde hende til 1. oktober 1951, så fik vi Eva fra 1. marts 1952 til 1. marts 1956 og endelig fik vi Kirsten fra 1. september 1958 til 1. april 1960. Da skulle Kirsten giftes, og vi besluttede at tvillingerne skulle i børnehave efter sommerferien, så de ikke skulle blive alt for forkælede.

1953 var Tage begyndt at rejse som rejseleder om sommeren og jeg arbejdede som medhjælper på Slægtsgårdsarkivet om vinteren.



Tage, Anna Louise og børn, fotograferet på deres sølvbryllupsdag.

1960 solgte vi forretningen i Frederiksberg Alle og 1963 forretningen i Viborggade, hvorefter Tage fik job i Polexim som repræsentant, og jeg begyndte at undervise på aftenskole, hvilket jeg fortsatte med i 25 år.

I 1970 skrev jeg på opfordring fra Berlingske Forlag "Lær Slægtsforskning" og har i tidens løb skrevet en række slægts- og gårdhistorier samt bogen om Hjortespring og "Fra Møllehusene til De Danske Spritfabrikker".

1990 holdt Tage op som rejseleder, og herefter rejste vi selv med toget et par gange eller 3 om året, oftest til steder, hvor Tage havde været før med rejsehold. En gang om året gik turen til Westendorf, som Tage betragtede som sit andet fædreland. Sidst vi var der, fik Tage af borgmesteren overrakt et billede af byen, fordi det var hans 50sindstyvende besøg.

Vinteren 1994-95 begyndte Tages sygdom. Han var indlagt nogle gange på Rigshospitalet og Bispebjerg, hvor han døde den 27. juni 1995 og blev begravet 3. juli i sin fars og mors grav på Solbjerg kirkegård fra Sankt Thomas kirke, hvorfra de kørte gennem Frederiksberg Alle.

Efter begravelsen var følget med hjemme hos Jan, hvor de fik kaffe, og da de gik ved 18-tiden tog min familie og børnene med hjem hos mig, hvor vi spiste til middag og de blev her til hen på aftenen, og en af dem (jeg har glemt hvem) blev her om natten.

A. Bjarne Alstrøm = ane nr. 1A.

B. Jan Alstrøm = ane nr. 1B.

C. Michael Alstrøm = ane nr. 1C.

D. Preben Alstrøm = ane nr. 1D.

B E D S T E F O R Æ L D R E



Hans Christian som 20-årig.

4. Hans Christian Hansen

f. 1883 i Mørkøv sogn
død 1955 i Frederiksberg sogn
viet 1917 i Sankt Thomas kirke til

5. Antonine Maria Olavia Andersen

f. 1881 i Sankt Johannes sogn
død 1950 i Frederiksberg sogn

Ifølge Mørke kirkebog (nu Mørkøv) blev Hans Christian Hansen født i Nøkkentved den 2. februar (kyndelmissedag) 1883 og døbt i Mørke kirke den 15. april.

Forældrene var husmand Jens Hansen og hustru Ane Lisbeth Christiansen 38 år af Nøkkentved.

Faddere: Moderen selv og boelsmand Christen Hansen (farbroder), væver Niels Hansen og husmand Lars Hansen, alle af sognet.

Hans Christian blev han kaldt som barn, senere blev det bare til H.C.

Han var hjemme hos forældrene til han i 1897 blev konfirmeret, og tjente så en tid ved landbruget, men det interesserede ikke Hans Christian. 1901 var han hjemme, men kom så som kusk, så vidt jeg ved, til København 1902 efter at have arbejdet en tid i Lyngby.

1902 boede han vist i Valby, hvor han under julestormen kom lidt senere hjem på sit værelse og fandt da husets skorsten i sin seng. Havde han ligget der, ville han være blevet dræbt på stedet. Denne episode mindedes han tit.

1903 6/3 blev han soldat ved gardehusar regimentet, kompagni Skl.? Her var han til 19. juni, overflyttedes så til gardehusarregimentets 3. eskadron som reservespillemand og var her til 15. august, da han blev erklæret stedse uegnet til krigstjeneste. 1. udskrivningskreds 19 lægd.

Herefter kom H.C. ind ved Vesterbro trælasthan og boede på et værelse på Peter Bangsvej, men 1904 flyttede han ind som logerende i Dybbølsgade 23 3.tv. hos Karl Emil Hansen og Hanne Jørgine Hansen, der havde en datter Laura f. 6. maj 1891. Hos disse 3 mennesker kom H.C.'s ældste søn til at bo fra han var 2 år, og her blev han til sin død 1976. 17. juni 1906 blev i Skt. Mathæus kirke viet ungarl arbejdsmand Hans Christian Hansen 23 år, boende Dybbølsgade 23 3., født 2. februar 1883 i Nøkkentved og pigen Krestine Julie Mary Johansen 23 år, født 6. august 1882 i København boende Kongshøjgade 4 4., datter af kusk Niels Christian Johansen og hustru Laurine Knudsen.

Forlovere var mursvend J. Chr. A. Jensen, Nordre Fasanvej 50 og arbejdsmand Jens Hansen i Nøkkentved, brudgommens fader.

Det er kun lidt jeg ved om H.C.'s 1. hustru. Svigerfar og svigermor talte aldrig om hende. Hendes forældres navne står ved vielsen, men jeg ved ikke, hvor hun er døbt ud over København. Jeg ved hun havde en søster: Anna Olivia Knuddine Johanne Johansen f. 6. december 1884 i København. Hun kom som 2-årig til sin morfar Knud Larsen og mormor Gjertrud i Græsted, hvor de ejede matr.nr. 1 a. Her var søsteren som plejebarn endnu 1901, så måske er deres mor også død tidligt, ligesom Krestine gjorde det. Kun 3½ år varede dette ægteskab. Krestine havde, så vidt jeg ved, tuberkulose, og ifølge Kristkirkens kirkebog døde 11. februar 1910 i Bissensgade 15 st. og begravedes på Vestre Kirkegård 16. februar Krestine Julie Mary Hansen, født Johansen, gift med kusk Hans Christian Hansen. Født i København 6. august 1882, sidste bopæl Bissensgade 15 st. 27 år. Begravet af pastor Jørgensen.

Hans Christian Hansen og Krestine Johansen fik i deres ægteskab 2 børn:

A. Ejnar Christian Hansen

f. 30. marts 1907 i Bissensgade 15, døbt i Krist kirken.
død 1976 i Dybbølsgade 23, begravet Vestre Kirkegård.
Konfirmeret i Absalons kirke 1922.

Viet 21. januar 1940 i Vanløse kirke til Else Julie Olsen f. 24. februar 1914 i Valby Langgade 38, døbt i Jesus kirken, konfirmeret i Kristkirken 28. april 1928. Død 1987 i Gammel Jernbane Alle, Valby, begravet fra Jesuskirken i urnegrav på Vestre kirkegård.

Ejnar og Else holdt Tage og jeg meget af. Ejnar var den stille rolige type. Han var blevet boende i Dybbølsgade først hos Hansens, senere hos datteren Laura, der blev gift med en Rye, og senere overtog han lejligheden. Da havde han en tid været i forretningen, men fik så en kaffevogn inde i byen, hvor Else, der var datter af bagermester Olsen i Vanløse, kom forbi hver dag, når hun kørte brød ud til kunder.

Ejnar og Else blev gift og Ejnar fik job ved Københavns Kommunes vareforsyning og blev forfremmet nogen gang, så han var indenfor kommunen til han blev pensioneret, og Else fortsatte hos sin far, senere hos Kaj, hendes broder til hun var 70.

Efter 11 års ægteskab fik de sønnen

1. Ib Christian Hansen f. 4. december 1951 på Frederiksberg Hospital, døbt 24. februar 1952 i Hyltebjerg Kirke, konfirmeret 1965 i Absalons kirke. Viet 15. december 1973 i Christianskirken i Fredericia til Yrsa Laursen f. 14. december 1953 i Fredericia, døbt 17. januar 1954 i Trinitatis kirke, Fredericia.

Ib var uddannet elektronikmekaniker hos Novo og familien rejste 1977 til Quwait, ca. 3 år derefter til Saudi Arabien og senere til America, hvor de bor i Californien og af og til gør en tur her hjem til Danmark.

Ib og Yrsa har 2 børn:

a. Anja Hansen f. 25. januar 1976 på Hillerød sygehus, døbt 9. maj 1976 i Nr. Herlev kirke. Da boede de Bygaden 20 Nr. Herlev i et henrivende lille "Dukkehus".

b. Ken Christian Hansen f. 26. juni 1977 på Sct. Joseph Hospital, København, døbt 25. september 1977 i Tårnby kirke, Amager. Da boede de Nøragermindevej 132, Dragør.

B. Helge Poul Hansen f. 13. juni 1909 på Frederiksberg Hospital, Bredgade. Døbt Kristkirken.

Helge var et halvt år da hans mor døde, og han kom så til sin mors veninde, hun var nygift og boede måske allerede da i Merløse. Her voksede Helge op som en ældste søn af en 6-7 børn. Da H.C. giftede sig igen i 1917, blev han spurgt om han ville hjem eller blive i Merløse, og han ville gerne blive hos plejeforældrene til han blev konfirmeret, og det blev han i Merløse kirke 1923.

Han kom så hjem og kom i lære, blev som udlært repræsentant i legetøj.

22. maj 1940 blev han gift i Sct. Jacobs kirke på Østerbro med Gudrun Løvgreen Weile f. 22. maj 1915 i København, døbt 6. juni 1915 i Lutherkirken, konfirmeret 13. oktober 1929 i Lutherkirken. De boede de første år, de var gift i Stakkesund 4 2. eller 3. men fik så senere en lejlighed i Hjortøgade 4 3. senere 2., hvor sønnen Ole bor i dag.

Helge døde 25. november 1971 om morgenen i badeværelset, hvor han faldt om. Ole var ikke gået endnu, så det blev ham der hørte det og fandt sin far død.

Helge blev begravet 2. december fra Sct. Jacobs kirke til Holmens kirkegård.

Helges kone, kaldet Nutte døde 1982 på Københavns kommunehospital og blev begravet 9. november fra Skt. Andreas kirken til Holmens kirkegård. Helge og Nutte fik 2 børn

1. Ole Poul Hansen f. 12. august 1941 døbt 7. september i Jacobs kirke.

Han er konfirmeret i Zionskirken 3. oktober 1955.

Afdelingsleder, ugift.

2. Lissie Gudrun Hansen f. 18. marts 1946 i Garnison sogn, døbt 28. april i Skt. Jacobs kirke. Konfirmeret i Zions kirke 3. april 1960.

Bankuddannet. Viet 23. juni 1968 i Skt. Jacobs kirke til Mogens Alfred Sørensen f. 12. juni 1943 i Kalundborg. Kok, i mange år hos Burmeister. De boede en tid på Refshaleøen, men nu i Vallensbæk.

Lissie har i mange år været i Tivoli på kontoret om sommeren. Hjemme om vinteren. 1 barn.

a. Tine Mikkeline Sørensen f. 5. november 1971. Uddannet hos Irma, nu i BR Legetøj. 1996 flyttet sammen med en ven.

Hans Christian Hansen kunne selvfølgelig ikke selv passe sine 2 små børn, da han blev alene. Den gang var der ikke børnehaver som nu. Selv flyttede han fra Bissensgade til Dybbølsgade, hvor Ejnar var, og Karl Emil Hansen tog sig vist godt af dem begge. De var afholdsfolk, og det var vist også dem, der fik H.C. ind i afholdsforeningen på Sweasvej. Efter beskrivelse var det et festligt mødested for både unge og gamle. Efter nogle års forløb fandt H.C. her sin 2. kone, som han blev gift med den 6. maj 1917 i Skt. Thomas kirke.



Antonine ca. 20 år

Antonine Marie Olavia Andersen, jeres farmor, var født 6. maj 1881 i Nansensgade 17 og døbt i den katolsk-apostolske kirke i Nansensgade-Rosenørns Alle 6. juni 1881 som datter af Niels Andersen og hustru Johanne Sidsine Jensen. Bopæl Nansensgade 17, matr.nr. 53.

Antonine var den næst yngste af 6 børn, hvoraf de 2 døde som små.

Hendes mor døde da Antonine var 6 år, og hun blev da sendt ned til Dyrlev i Beldringe sogn, Sydsjælland, hos sin farfar, der da var på aftægt hos sin søn. Her voksede Nine, som hun kaldtes op. Hun kom til at gå i skole i den gamle rytterskole i Dyrlov. Skolen stod endnu for få år siden, da Tage og jeg hørte en tur derned.

Efter farfaderens død kom Antonine vist nok over til smeden i Dyrlov, hvor hun i alle tilfælde var en tid. Hun var et livligt og sødt menneske, som jeg kom til at holde meget af, men hendes barndom har nok ikke været så let. Hun fortalte mig engang, at når hun skulle gå til købmanden, skulle hun gennem en gård, hvor de havde en meget stor og bidsk hund, som hun var meget bange for. Derfor løb hun ofte i en stor bue uden om gården, men hvis hendes plejemor opdagede det, fik hun af pisken, når hun kom hjem, for det tog lidt længere tid.

6. oktober 1895 blev Antonine konfirmeret i Beldringe kirke. Efter hendes skudsmålsbog opholdt hun sig herefter følgende steder:

Fra 1. maj 1896 til 1. november 1896 tjent smed C. Nielsen, Dyrlov.

1. maj 1899 til 1. maj 1900 Jørgen Nielsen, Faxinge

1. maj 1900 til 1. november 1901 i lære på vaskeriet på Herlufholm hos S. Milche.

1. november 1901 fæstet til Sorø Akademis Vaskeri til

1. december 1902 af Damkiær, oldfrue.

2. december 1902 rejst fra Sorø til Præstø, hvor hun kom, så vidt vides, til sin fætter Jens Andersen og hans kone, der havde vaskeri. Da de i 1905 flyttede til Gedser, flyttede Nine med 14. august 1905.

Jens Andersen var tømrermester, mens hans kone havde vaskeri og 3 små børn, så her var der nok at tage fat på. Hvor længe hun var der ved jeg ikke, men herfra kom hun ud til sin broder Jens Peter = onkel Peter. Her stod hun, efter tante Maries beskrivelse, pludselig uden for deres dør og sagde "Må jeg bo hos jer en tid."

Tante Marie sagde nok ja, men tænkte på hvordan de skulle klare det i en lille lejlighed og 3 børn. Men det blev til stor glæde for alle. Svigermor havde et fantastisk humør og hun fik straks arbejde som strygelseske på dampvaskeriet i Læssøgade, og så blev der råd til at begge damerne gik ud og købte nye hatte, og svigermor fik nye støvler, men når de 2 skulle fortælle om det, var det næsten ikke til at høre for bare latter, men så meget var da sikkert, at mens onkel Peter nytårsaften passede børnene, gik de 2 på Rådhuspladsen til nytårsskyderi, og et kanonslag rev sålen af svigermors nye støvler, men selv slap hun smertefrit, men de havde alligevel fået nok, og de gik hjem til onkel Peter. Den nytårsaften genoplevede de utallige gange, og morsom må den have været.

1911 boede onkel Peter (=10A) og tante Marie, deres 3 børn og Antonine på H.C. Ørstedesvej 60 D 2.th., og her blev de boende til svigermor flyttede op på 60 D 3. Ifølge Skt. Thomas kirkes kirkebog 1917 viede:

Enkemand og kusk Hans Christian Hansen, hvis hustru Christine Julie Margrethe f. Johansen ifølge skiftebevis fra Kbh.'s skifteret 4/4 1917 er død 11/2 1910 i Bissengade 13 st., er født i Nøkkentved, Mørke sogn 2/2 1883 og pigen Antonine Marie Olavia Andersen, datter af arbejdsmand Niels Andersen og hustru Johanne Sidsine Jensen, er født i København 6/5 1881 og boende H.C. Ørstedesvej 60 D 3.

Forlovere Jens Peter Andersen, laboratoriebetjent, bopæl Bernhardsvej 3 A og Niels Andersen, fabriksarbejder, bopæl: Rørholmegade 15. Lyst 10.15.22. og 29/4.

Viet 6/5 1917 af sognepræst Schamby i kirken.

Fra dette bryllup fortælles også et par morsomme episoder. H.C. ville ikke at de omkringboende forretningsfolk skulle vide, at han nu giftede sig, så da han gik ud for at købe brudebuket til sin brud, bad han om at få en smuk buket (svigerfar elskede blomster, så han vidste godt, hvordan den skulle sammensættes), men blomsterhandleren blev ved med at foreslå en af de meget flotte potteplanter han havde, men H.C. fik dog sin buket til sidst. På selve dagen, søndag efter Store Bededag, da gæsterne sad og ventede på brudeparret, var der et barn, der var urolig, og H.C.'s søster ville berolige hende med et bolsje, men uheldigvis tabte hun posen og bolsjerne trillede ud over gulvet, så søstre rendte rundt og samlede bolsjer op, da brudeparret trådte ind af døren.

Ja, dagen begyndte festligt, og jeg er sikker på den også endte festligt. H.C. og Antonine var utrolig gode til at lave til fest, og folk elskede at komme der, og det var ikke drikkevarerne der trak. De var i afholdsforening endnu da de i 1942 havde sølvbryllup, men som svigerfar sagde: "Når ingen af mine voksne sønner er i foreningen, så vil jeg ikke blive stående der længere". Svigerfar var nok lidt bøs og brummende i det daglige, men når onkel Peter og tante Marie kom, eller svigermors lillesøster Ella og onkel William, så kom kortene på bordet, og så spillede de 66 med slav i, eller hvad det nu hed, og det sjove, for os der så til, var at der så blev fortalt historier og opfrisket gamle minder, til forskel fra nu, hvor spillere skal koncentrere sig, men de spillede jo også kun om 2-ører.



Hans Christian og Antonine, 1942

I det daglige sled de som alle andre hårdt i det. Svigermor havde i flere år arbejdet hos fru Alstrøm i Frederiksberg Allé 60, og der opstod et nært venskab mellem dem, og den gamle enkefrue holdt på at Nine skulle overtage forretningen efter hende. En særegen person var hun vist. Hun var født i Sverrig som Britha Jønson, skilt fra sin første mand og efter hans død gift med Christian Alstrøm af Nyboder-Alstrømmerne. Hun var spiritist og gik meget op i det. Da svigermor giftede sig, blev det svigerfar hun solgte forretningen til, men testamenterede alt hvad hun ejede til svigerfar, selv hendes gravsted, når hun var død. Hun boede i forretningen, men da der blev en ledig lejlighed i Urtekræmmerstiftelsen som hendes afdøde mand havde sikret dem plads i, flyttede hun ud i Ægirsgade, hvor stiftelsen har eksisteret endnu for få år siden og måske gør det endnu. Et ønske havde hun, at forretningen måtte vedblive at hedde Alstrøms Vaskeri, hvilken tilladelse blev givet, dog skulle tilføjes: ved H.C. Hansen.

Da Tage blev født insisterede hun på, at han skulle hedde Alstrøm, og sådan blev det.

I 1949 i maj måned fik svigermor en lille hjerneblødning, som hun ikke kom sig helt efter, hvorfor de om efteråret afstod forretningen til Tage.

22/1 1950 døde Antonine på Skt. Joseph hospital og blev begravet fra Skt. Thomas kirke 28/1 til Solbjerg kirkegård. I mange år havde de haft begge lejlighederne i tagetagen i 60 D på Ørstedesvej, men der var ikke centralvarme, så det blev efterhånden for meget for H.C. I 1951 fik han en pensionistlejlighed på Laurids Sørensensvej på Frederiksberg. Han var virkelig ulykkelig da tiden nærmede sig, hvor han skulle flytte ud, hvor han ingen kendte og i en 1-værelses med alkove, men i løbet af en ugestid blev han meget glad for byttet. Her var centralvarme, varmt vand, badeværelse og elevator.

Hver søndag eftermiddag tog han sporvognen ind til os på Østerbro, og når vi havde spist og børnene var i seng, fik vi måske et spil kort eller hørte lidt godt musik, som han holdt meget af.

I foråret 1955 begyndte han at skranke, og jeg fik ham overtalt til at gå med til en læge. Kort efter blev han indlagt på Frederiksberg Hospital, hvor han døde den 28/8 1955 af cancer i bugspytkirtlen. Han blev begravet fra Skt. Thomas kirke den 3/9 til Solbjerg kirkegård.

Antonine og H.C. Hansen fik i deres ægteskab 1 barn

Tage Alex Alstrøm = ane nr. 2.

6. Peder Sørensen Pedersen

født 1880 i Hvidbjerg sogn,
død 1965 i Sønderbjerg sogn,
viet 1909 i Odby kirke til

7. Wilhelmine Nielsen

født 1888 i Sønderbjerg sogn,
død 1988 i Sønderbjerg sogn.

Peder Sørensen Pedersen blev født 4. september 1880 i Egebjerg by, Hvidbjerg sogn på Thyholm og døbt i Hvidbjerg kirke dagen efter, den 5. september som søn af Poul Christian Pedersen og hustru Karen Jensine, født Pedersen af Egebjerg.



Peder som 22-årig.

Barnet blev båret til kirken af konen Kirsten Pedersen af Bjørndal (barnets moster), og faddere var barnets far Poul Christian Pedersen, gårdmand Peter Langgård af Bjørndal (mosterens mand), husmand Christen Kr. Riis af Egebjerg og husmand Jens Chr. Pedersens kone af Bjørndal.

Man kan undres over, at Peder Sørensen eller Peter Sørensen, som han altid senere blev kaldt, blev døbt allerede dagen efter han var født; men hvis det ikke er en skrivefejl i kirkebogen, så var grunden måske den, at det i de dage var det skønneste sommervejr i hele Danmark, og ikke en vind rørte sig, så for den sags skyld kan faderen godt have vandret den lige vej ad den lille sti, der da førte fra Egebjerg til Hvidbjerg kirke, med sin nyfødte søn på armen. Han havde ikke selv noget køretøj, og vejen var ikke så lang, når man fulgte kirkestien.

Men Peter Langgård og Kirsten var kørende, så mon ikke de har været i Egebjerg at hente barnet, og hvem der ellers kunne være med på vognen.

Det var efter vor målestok fattige forhold, der herskede i det lille fiskerhjem i Egebjerg, hvor vores far Peter Sørensen voksede op; men far følte det ikke sådan.

Han talte tit om, at de havde haft det bedre end mange, for de havde aldrig gået sultne i seng, hvad flere af hans skolekammerater ofte gjorde.

Det var virkelig en del af den tids målestok for et godt hjem; men selvfølgelig ikke den eneste. Det vigtigste på den tid var, at forældrene ikke drak, og der var Peter og hans søskende helde. Deres forældre rørte ikke spiritus, hvor billig den end var.

Da min far var nr. 2 af en børneflokk på 6, måtte han tidligt ud at tjene, som skik og brug var blandt husfolk. Han var 9 år, da han fik sin første tjeneste på en bondegård i Semb, hvor manden ikke hørte til de blideste, og derfor havde hans mor sagt til ham, at hvis manden slog ham, måtte han komme hjem, for det havde ingen husbond mere ret til.

En dag skete det da, at far blev sendt ud at feje loen; men da manden kom ud for at kontrollere arbejdet, syntes han bestemt ikke, at det var gjort godt nok, og far fik en syngende lussing og blev beordret til at gøre det hele om. Den lille 9-års knægt gik i gang med det; men han var fast besluttet på at gå hjem, når det blev aften.

Det kom dog ikke så langt, for på gården var også en tjenestekarl, som var meget god mod far. Han trøstede ham og overtalte ham til at se tiden an til dagen efter, og så blev det ikke til noget med at forlade pladsen.

Det var også denne, vistnok lidt ældre tjenestekarl, der lærte far at ryge. Gårdmanden kunne godt finde på at sende far af sted til Hvidbjerg sent om aftenen eller tidligt om morgenen. Tjenestekarlen må have opdaget, at far var bange for at gå alene, når det var mørkt, og han forærede da far en lille pibe med en bemærkning om, at den var god at bruge, når man gik alene i mørke, for den kunne både lyse lidt op på vejen og varme ens fingre; men far skulle sørge for at gemme den, når han kom til byen, for ellers ville de store drenge måske tage den fra ham.

Denne pibe blev far til stor trøst, også når han kom sent hjem far marken, og der i karlekammeret i stalden var stillet en tallerken kold byggrød og mælk til ham at spise, inden han gik i seng.

Om vinteren var far hjemme, for skolen skulle jo også passes; men om den blev det er et spørgsmål, der må stå hen. Min mor sagde altid, at hvis far havde fået muligheder for at passe sin skole, ville han være nået langt.

Hvorom alting er, så fik han mange klø i skolen, hvad forøvrigt alle drengene gjorde, mens pigerne fik kys og klap, så far mente, at det måtte være pigerne, der havde rejst mindstenen over en elsket lærer. Denne sten over Jacob Thorup Obbekjær f. 9. februar 1853 stod endnu på Hvidbjerg kirkegård i 1980-erne.

Da far efter sine søskendes udsagn altid var oplagt til narrestreger, fik han måske flere klø end andre, og rekorden blev nok slået den sidste dag han var i skole, for da fik han 3 gange af spanskrøret:

1. gang da han var så uheldig, at enden på bænken, hvor hans plads var, knækkede af, da han satte sig ned efter morgensangen.
2. gang da han kom ned på sin plads efter denne omgang og hviskede noget til sin sidekammerat; men ikke ville fortælle læreren, hvad han havde hvisket, og
3. gang da læreren gik ned og truede sidekammeraten til at fortælle, at Peter havde hvisket, at det heldigvis var sidste gang bank skolelærer Obbekjær kunne give ham.

I 1894 blev far udskrevet af skolen umiddelbart før sin konfirmation, som fandt sted i Hvidbjerg kirke den 30. september, søndag efter Mikkelsdag, forestået af pastor K.S. Deickmann.

På det tidspunkt tjente far hos Niels Jensen i Helligkilde, hvor han var fra 1. maj 1894 til 1. maj 1895.

1. maj 1895 kom han i tjeneste hos Jens Pedersen, gårdmand i Søndbjerg, og hos ham var han i 3 år. Her var han meget glad for at være, og de var meget glade for ham og brugte ham ofte som barnepige, når de skulle ud.

1. maj 1898 flyttede far igen hjem til sine forældre, hvor han begyndte at drive fiskeri sammen med sin 1 år ældre broder, hvilket de næsten fortsatte med uafbrudt i 30 år.

Deres første båd hjalp Peder Riis, en velhavende gårdmand i Egebjerg, dem til. Han henvendte sig selv til dem og sagde, at han syntes de skulle få anskaffet en motorbåd, og han ville gerne kautionere for dem.

De blev måske nok lidt benovede over tilbuddet; men Peder Riis forklarede dem, at de bare skulle gå hen i Uglev Sparekasse at låne pengene og der sige, at han garanterede for dem; men da de kom til Uglev, kunne de ikke få pengene uden videre; man krævede enten en kautionist mere eller, at Peder Riis selv kom hen og ordnede sagerne.

Da far og hans broder kom tilbage med den besked, blev Peder Riis meget fortørnet. Han bad dem om at tage til Uglev endnu en gang for at meddele bestyrelsen i sparekassen, at hvis de unge ikke omgående fik det omtalte lån, så skulle hans penge omgående overflyttes til Hvidbjerg bank, og lånet til far og farbroder skulle da straks udbetales kontant af hans penge.

Nu var der ikke mere i vejen. De fik straks lånet og købte deres første båd.

De første år, de ernærede sig som fiskere, boede de hjemme. Far og farbroder boede sammen i "æ Narstow" (Nordstuen). Her stod 1 dobbeltseng, 1 stort hvidt bord, 1 dragkiste og 1 skab.

Om vinteren sad de her om dagen og bandt i træskostøvler (bandt fiskegarn).

Her var lergulv, uden varme, vinduerne var tykke af frost.

Når de nåede skumringen, tog de deres bøsser og gik hen i kæret for at skyde et eller andet, og så gik de hjem og bandt igen.

Om aftenen sad der altid unge mennesker inde hos dem, tjenestefolk og børn fra gårdene og husene i Egebjerg.

Hvis de blev alt for mange, gik de ind hos forældrene.

En vinter kom forældrene i tanker om, at det var for koldt, og de ville have drengene ind i stuen, men der sad de kun 1 dag, for da var de ved at gå til af varme.

De var begge to marinesoldater. Far kom i tjenesten i 1902. Hvor længe han var indkaldt ved jeg ikke; men efter de var kommet hjem, begyndte de begge at tænke på eget hus, og de købte begge grund ved Tambohus, en parcel af gård matr.nr. 5 i Hellerød. Fars grund fik matr.nr. 5 n og huset blev påbegyndt i 1907, og 1908 stod det færdigbygget med årstallet indsat i sydgavlen af huset, der lå langs vejen, senere benævnt Tambogade nr. 10.

Mens huset blev bygget, lærte far sin tilkommende kone nærmere at kende, og 5. december 1908 blev han ringforlovet med mor, og året efter den 12. oktober 1909 blev de gift. Brylluppet skulle have stået i Søndbjerg kirke, men da den på det tidspunkt var under reparation, blev de viet i Odby kirke, selv om vielsen er indført i Søndbjerg kirkebog.

Mens huset blev bygget, havde far boet på Tambohus kro, hvor han efter sigende bjergede sig mangelen gratis kop kaffe, fordi krokenen, Maren Lund elskede at høre nyt, og far var fortræffelig til at fortælle en god historie. Da huset blev færdigt, flyttede han selvfølgelig ind; men lavet mad har han nok ikke gjort, for det var nu ikke hans stærke side. Mor sagde altid, at han ikke kunne hverken spejle eller koge et æg, så mor var nok ventet med længsel i det fine nye hus.

Mor blev født 6. december 1888 i Helliis Møllegård i Søndbjerg sogn. På grund af sygdom blev hun hjemmedøbt den 27. december og først fremstillet i Søndbjerg kirke den 24. marts 1889 som datter af gårdejer Milter Nielsen og hustru Laura Kristensen (egentlig Laurette) i Hellerød, og hendes navn blev Wilhelmine Nielsen båret til kirken af pigen Sidsel Gade Kristensen fra Helligkilde.

Faddere var baker Poul Møller Kristensens hustru i Søndbjerg, gårdejer Mikkell Møller Kristensen i Hellerød, gårdbestyrer Kristen Riis i Helliis og kreaturhandler Kresten Gade Kristensen i Hellerød.

(Alle navne her er skrevet med k i stedet for ch, noget man ser overalt i de offentlige papirer på den tid).

Mor følte sig altid senere lidt tilsidesat af sin mor, fordi hun var den eneste af de 7 søskende, som kun blev døbt med et navn; men grunden har måske været, at hun blev syg og derfor skulle hjemmedøbes, og der så ikke har været så meget tid til at finde på flere navne.

Navnet Wilhelmine fik hun efter sin fars søster, som igen var opkaldt efter en af døtrene på Kås.

Selv om mor de første 9 måneder af sit liv næsten bestandig var syg og trivedes meget dårligt, blev alt dog overvundet. I hele hendes barndom og ungdom led mor meget af ørebetændelse, der undertiden gjorde hende næsten døv, men også det forsvandt i voksenalderen.



Wilhelmine som 18-årig (nr. 2 fra venstre) sammen med sine søskende, fra venstre nr. 1: Nicoline, nr. 3-5: Anna, Kresten og Kerstine

Da mors forældre var gårdfolk og ret velstillede, kom mor aldrig ud at tjene, som det ellers var almindeligt i bondestanden på den tid; men det hed sig i familien, at mormor var for stolt til at hendes døtre skulle tjene andre gårdfolk, så kunne hun godt selv bruge dem. Mor blev derfor hjemme, hvor hun deltog i det daglige arbejde, indtil hun som 20-årig blev gift; men som 16-årig kom hun dog i sylære ved Tambohus hos Maren Lyng, hvor hun i alle tilfælde traf far nogle gange, og efter småbemærkninger fra dem selv, var det nok på den tid, de begyndte at få et godt øje til hinanden; men far havde da været forlovet med en anden pige, som døde af tuberkulose.

Ved en kapsejls, som far deltog i i Struer, inviterede han mor med på besøg hos sin fætter. Foruden mor vandt far ved samme lejlighed pokalen, nemlig den store sølvopsats, som altid har stået hjemme på buffeten, og som søster Betty arvede.

Da far første gang aflagde besøg på Helliis Møllegård, vist nok en søndag eftermiddag, var pigerne alene hjemme, og mor vidste ikke han kom; men Nicoline så han kom over bakken, og de fik nu i største hast mor anbragt dekorativt i græsset udenfor med et sytøj, og hun blev selvfølgelig meget forbavset, da far dukkede op på vejen og erklærede, at han kom for at besøge hende.

Senere på året, da far ville komme for at bede bedstefar om tilladelse til at forlove sig med hans datter (det gjorde man virkelig den gang), var hendes forældre efter sigende lidt skeptiske. Far var jo "kun" fisker, og bedstemor skal ved den lejlighed have sagt, at sådan en fisker

vel ikke engang var i besiddelse af en overfrakke, så mor stod spændt ved vinduet i "æ Bågstow" og kikkede efter far for at se, om han mon havde en overfrakke med, når han kom, det var jo hen på året, og glad blev hun, da han kom op ad vejen med overfrakken nonchalant over skulderen, og bedstemor bemærkede da også bagefter, at stroppen i frakken var en lænke, noget man kun fandt i de dyre kvaliteter.

Nok med det, mor fik sin elskede og far forstod hurtigt at sætte sig i respekt hos hele familien.

Brylluppet stod på "Helleriis Møllegaard" den 12. oktober 1909. Mor var i sort kjole, som man brugte det den gang, og alle gæsterne var mødt om formiddagen på Møllegården, så man kørte i samlet kortege til Odby kirke. Brudeparrets vogn var fra "Råkjær", en af nabogårdene, og en af de to, der var med på vognen, en dreng, som skulle sørge for at mors kjole kom op i vognen uden at blive støvet, blev senere, da de flyttede til Uglev, deres nærmeste nabo, og han kunne rigtig fortælle om, hvor yndig mor havde været. Desværre har vi ikke noget billede af brudeparret, for far ville ikke køre til Hvidbjerg for at blive fotograferet; men dagen efter blev mor dog fotograferet sammen med sine forældre og søskende; men heller ikke da ville far med på billedet, stædig som han kunne være, når det stak ham. (Nogen har vist senere fået en rem af huden).

Mange mennesker var med til brylluppet, og mange skulle overnatte, nemlig alle "Vestervigerne" og alle "Sallingboerne". Kvinderne blev så vidt muligt anbragt i senge, men mændene sov vist nok alle i halm på gulvene i laden eller stalden, eller hvor der var plads; men det var ikke sådan at alle gik til ro på engang, nej, når en blev søvnig, gik vedkommende i seng og sov et par timer, og så stod man op og dansede videre til man blev træt igen. Brylluppet varede 2 dage; men hen på aftenen eller natten på bryllupsdagen forlod far og mor festen og begav sig gående til Tambohus. Vejret var dejligt og hele eftermiddagen havde de unge med far og mor i spidsen leget sanglege ude i gården, og nu gik far og mor så gennem "Helleriis Dål" efter Tambohus til. Da de nåede op på vejen kunne de se ned til huset (der var ingen træer og kun få huse) og så nu, at der var tændt stearinlys i alle vinduerne. Det var ikke noget, der var skik og brug der på egnen, og de var meget rørt over, at nogen, bl.a. vist nok Maren Lyng og Maren Lund, gjorde det for dem. De talte tit om det siden, og derfor blev denne festlighed gentaget ved deres guldbryllup, da de kom hjem til det samme hus efter festen på Uglev kro.

De første år efter ægteskabet bedredes økonomien støt. Fiskeriet gav mange penge, især i krigsårene 1914-18 og de første år efter, således tjente far en enkelt vinter sammen med sin broder og Jacob Mortensen over 200 tusind. Til sammenligning kan det nævnes, at far havde givet for bygning af sit hus 5 tusinde.

I krigsårene 1914-18 var far indkaldt til sikringsstyrken 4 gange. Soldaterpapirene beskriver ham således: Livsstilling: Fisker, højde 68 ½ tomme vækst: svær, hår: blond, øjne: blågrå, særlige kendetegn: noget skaldet. Vi kan måske undre os lidt over, at han angives at være svær af vækst, fordi vi kun har kendt far som en meget slank, for ikke at sige mager mand; men det var han vist ikke, da han var ung.

Første gang han var indkaldt til ekstratjeneste var, til 15. marts 1915, hvor han skulle møde i 3. artilleribataillon, 12. fæstningskompagni i lejren ved Avedøre og var her til 4. juni 1915. At han var ventet med længsel derhjemme ved vi. Mor ventede sit fjerde barn, og mor nåede da også at få Signe, inden far skulle rejse igen; men af den grund blev Signe døbt den 31. okto-

ber, kun 2 dage gammel, for far skulle møde igen i København fredag den 5. november om morgenen og kom så først hjem igen den 18. januar 1916.

3. indkaldelse var fra 30. juni 1916 til 4. september. Far var nu hjemme til et par måneder efter at mor havde født sit 5. barn, og var så indkaldt for sidste gang fra 3. april 1917 til 9. juni.

Mor snakkede tit om, at det havde været en drøj tid, når far var indkaldt; men tit boede hendes søster Nicoline hos hende, og så havde hun en meget skrap hund "Kadet", der i hvert fald et par gange fik jaget en ubehagelig sælger fra døren. Men endnu værre var det dog for hende, engang far kom dødssyg hjem på orlov med lungebetændelse, som han ikke havde anmeldt i København, for så vidste han, at han ikke kom hjem. Der kom påbud om, at han skulle indlægges; men lægen nægtede at lade ham flytte, da det efter lægens mening ville være den visse død.

Nå, far klarede skærene.



Tambohuse nr. 10, 1916 med Erhard og Karen i forgrunden

Da far første gang var inde som marinesoldat, kom han for øvrigt langt omkring. Han var meget betaget af Venedig og Napoli, og han havde holdt juleaften i Athen, hvor den danske prins, på det tidspunkt kong Georg, kom om bord på deres skib og gav hver af marinesoldaterne en gave.

Far fik et skønt græsk vægtæppe, som i mange år blev gemt i mors sorte fløjlsbuf; men i begyndelsen af 30'erne blev det lagt som gulvtæppe under det lille bord i den store stue, hvor vi kun opholdt os når der var gæster, og det blev efterhånden slidt op. De sidste rester har Ida.

I 1927, da kriseårene var kommet til landet, mistede far omkring 7.000 kr. ved kaution for mors søster og hendes mand, der gik fallit med deres gård, og denne gård overtog far i 1928, hvor det var blevet ret dårlige forhold for fiskere, og børneflokkens var nået op på 11 børn.

Gården havde matrikelnumrene 1 i, 3 f, 3 n, 5 b, 6 c, og 6 g af Uglev Havreland. Hartkornet var henholdsvis 0-3-3-2 1/4, 0-0-1-1/2, 0-0-2-0,0-1-1-1/2, 0-3-0-2 1/4 og 0-2-0-1 1/4. Købekontrakt af 9. februar 1928, pantebrev af 2. juli 1931 indfriet 6. juli 1931. Jordens areal var 35 tdr. bygsædeland, henhørende under Hauland pr. Uglev, Odby sogn.



"Sparregården"

Samtidig blev huset ved Tambohuse solgt til Anders Andersen født i Egebjerg og derfor en af fars lidt ældre bekendte. Mor var glad for at bo på gården, hvor der selvfølgelig var bedre bevægelsesrum for de mange børn; men far længtes meget efter Tambohuse, dog ikke sådan, at far gik rundt og virkede tungsindig. Skulle der laves lidt sjov i gaden, var far altid foran, og han elskede at sidde bredvid ved bordet og lytte til alle vore fortællinger, når vi kom hjem, hvad han selv har fortalt, var det bedste han vidste. Far elskede børn; men det var mor, der havde arbejdet med os.

Tiderne var dårlige, også for landbrugerne, i disse år, så penge var det småt med; men vi børn mærkede det ikke så meget. Mad fik vi jo hver dag, også med flæsk og kød og pålæg, og tøj-mæssigt var vi mere end almindeligt velklædt, hvilket måske især skyldtes, at landsretssagfører Engelberg i København havde 2 adoptivbørn, hvis store garderobe i en stadig strøm tilflød os gennem mors søster Kirstine, der var i huset hos dem gennem mange år.

Til gengæld sendte mor til dem et par store kalkuner hvert år til jul. Ellers syede mor selvfølgelig tøjet til os alle, også til de store efter de var rejst hjemmefra. Hun var dygtig vores lille mor.

Tiderne bedrede sig; men de trange år og længselen efter Tambohus var vel medvirkende årsag til, at far i 1942 fik mavesår og i marts måned måtte hasteindlægges på Hvidbjerg sygehus ad næsten ufremkommelige veje, der alle steder var lukket af sne. Lægen kom med statsbanernes sneplov til gården, der ligger tæt ved banelinien, og han beordrede al disponibel mandskab til at rydde vejene mellem gården og sygehuset. Den gang foregik al snerydning med håndkraft.

Vi var naturligvis alle meget bange for, at far ikke skulle overleve. I påsken rejste jeg sammen med min ældste søster Karen og hendes 5 måneder gamle dreng fra København til Thyholm for at se, hvordan det gik.

Det var jo under krigen og toget var stuvende fyldt, dels med danskere, der skulle på påskeferie og dels med tyske soldater, så vi måtte stå op med den lille det meste af vejen, indtil endelig nogle tyske officerer forbarmede sig over os. Hen på aftenen nåede vi Struer; men her var der ingen tog videre, så vi sad i mørke og iskulde i venteværelset til kl. halv tre om natten. Da kom der pludselig et tog, og vi nåede frem til Uglev; men da var bror Rudolf forlængst kørt tilbage til gården med hestevognen, da han havde fået at vide, der ikke kom flere tog den nat. Vi måtte da gå med den lille på armen, et kvarters gang ad en lille sti, i kulde og høj sne. Det var en drøj tur. Vi klarede det, og lille Flemming klarede det, og det gjorde vores far også. Han kom under behandling og erklærede senere, at havde han vidst, at lægerne kunne hjælpe ham af med de smerter, han havde gået med så længe, havde han virkelig ikke ventet til sidste øjeblik.



Peder og Wilhelmine, fotograferet 1946

15. februar 1947 nøjagtig 19 år efter, at far og mor var flyttet fra Tambohus til Hauland, flyttede de tilbage i det hus, far selv havde ladet bygge.

Gården havde de fået solgt til Andreas Obel, der før boede på matr.nr. 10 e af Søndbjerg. Slutopgør fandt sted 24. juli 1947.

Da "Sparregården", som vi kaldte den, fordi her tidligere havde været den stedlige sparekasse, blev solgt, måtte far og mor selvfølgelig finde noget andet at bo i, og de var enige om, at de helst ville tilbage til Tambohuse.

Først talte de om at finde et sted, de kunne leje, da der ingen huse var til salg. Mor overtalte imidlertid far til at gå til Uglev og tale med Anders Andersens sønner, som nu ejede fars hus og havde det lejet ud til købmanden.

Far var ikke meget for det, da han vidste, flere havde villet købe det; men Peder og Thorvald Andersen ville ikke sælge. Da far henvendte sig til Thorvald på netfabrikken i Uglev og fremkom med sit ærinde angående huset, som han meget gerne ville købe tilbage, svarede Thorvald straks: "Det kunne du egentlig godt, men købmanden der bor i det, har første bud på det, og vil han ikke have det, kan du få det for 15.000." Da far vidste, at Thorvald ikke var en mand, der tingede om prisen, svarede far, at det ville være i orden fra hans side..

Så blev der straks ringet til købmanden, der svarede, at han var interesseret i at købe, men prisen kunne de vel snakke om, hvortil Thorvald svarede: "Nu har du haft tilbuddet, og så er der ikke mere at tale om, farvel". Så var den handel overstået, og det var en meget lykkelig Peter Sørensen, der kom hjem og fortalte sin kone, hvordan det hele var gået for sig, og, sagde han, jeg tror det er den lykkeligste dag i mit liv.

Senere hørte vi, de to brødre havde aftalt, at hvis far kom og ville købe sit hus igen, så skulle han have det, og ellers ville de beholde det som et sommerhus.

Skødet, der blev skrevet, lød således:

Skøde på matr.nr. 5 n Hellerød, Søndbjerg sogn, underskrevet af værkfører Th. Andersen Uglev og fisker Niels P. Andersen Thambohus, sælger, skøder og aldeles overdrager vi hermed til forhenværende gårdejer Peder Sørensen Pedersen, Søndbjerg!, den os tilhørende ejendom i Hellerød by, Søndbjerg sogn, matr.nr. 5 n, hartkorn ½ album.

Overtagelsen finder sted 7. februar 1947, købesum 15,000 kr.

Fri for tinglyste hæftelser bortset fra følgende servitutter: Vej-ret for matr.nr. 5 g m. fl., læst 18/12 1902.

Vej-ret for matr.nr. 5 b, læst 3/9 1903.

Dok. angående strandfredning læst 16/8 1940.

Vurderingssum 5.500 kr. Grundskyld 800 kr. Areal 9,400 kvadrat alen, kort af 1908. Hurup 7/2 1947.

Tambohus 9/2 1947.

Thisted amtsstue 11/2 1947, indført i protokollen 21/2 1947.

Ved Tambohus fik far og mor nu 18 gode år.

De første år, da kun far fik aldersrente, som det hed på den tid, kneb det nok lidt med at få det til at løbe rundt; men de beklagede sig aldrig. Mor havde lært at være sparsommelig i de svære år oppe i gården, og far havde en lille motorbåd, hvorfra han fiskede, de første år sammen med Jacob Mortensen, til Jacob blev for gammel, derefter alene, så far og mor levede meget af fisk, som de begge holdt meget af. Vi mærkede ikke noget til det. Deres døre var altid åbne, når vi kom hjem med vor familie fra København, eller hvor vi nu boede. Huset var altid fyldt med feriegæster i hele skoleferien.

Da mor nåede den alder, hvor hun også kunne få folkepension, som det nu var kommet til at hedde, hjalp det på økonomien, og de sidste år far levede, havde de det vist nok økonomisk godt efter den tids målestok.



Peder og Wilhelmine ved Wilhelmnes 75 års fødselsdag i 1963 med deres 13 børns bryllupsbilleder på væggen bagved

Far døde 17. december 1965 efter 1 uges sygdom af en hjerneblødning, og den 22. blev han begravet på Søndbjerg kirkegård. Alle nåede vi hjem til begravelsen, selv om det på grund af julen var svært at komme af sted, og vi havde nok alle svært ved at skabe jul det år for de mange mindreårige børnebørn, som fandtes i familien på den tid.

Nu kom der nogle svære år for vores lille mor. Jeg tror aldrig mor havde tænkt sig, at hun skulle blive ældre end far, selv om hun var otte år yngre. Far havde altid virket så stærk, mens mor havde været syg så ofte.

Under hendes mange børnefødsler eller graviditeter led hun meget af galdesten, og hun havde en overgang meget vrøvl med sit stofskifte; men efter at hun blev behandlet med tyreodin, som hun måtte fortsætte med hele sit liv, blev mor betydeligt bedre, og den første tid efter, hun var kommet under behandling, følte hun sig, som hun sagde, som et helt nyt menneske. Halsbetændelse og lungebetændelse havde hun også haft nogle gange, og da hun til fars 85 års fødselsdag blev meget syg, så hun ikke kunne deltage i middagen på Uglev kro, men først kunne indfinde sig senere på aftenen, troede mor selv, at hun ikke ville leve året ud; men nu gik det altså anderledes.

Far døde og mor måtte lære at leve i ensomhed. I halvandet år sad mor mest uvirksom hen; men når hendes børn kom hjem, prøvede hun ihærdigt at ordne alt, som vi var vant til. "Børnene skal ikke komme hjem til et grædehjem", sagde mor, da det blev foreslået hende, at hun ikke skulle holde fødselsdag året efter fars død, "Jeg kan græde, når jeg er alene". Sådan var hun vores lille mor, og vi forstår godt fars omtrent sidste ord, før han døde, den morgen han blev klar over, at han ikke mere kunne stå op, fordi hans ene ben var lammet, da han lagde sig tilbage i sengen og sagde: "Så er det sket med P. Søvreisen, nu må I passe godt på Mor!".

Mor havde altid været meget glad for sin have, og da foråret kom i 1967 begyndte mor igen at rode lidt i haven, og så gik det faktisk fremad og al mors energi vendte tilbage. Mor fik orden i sin have, hun malede og tapetserede, hvidtede og cementerede, også vinduerne udvendig fik hun malet, selv om hun måtte stå på et bord og en stol for at nå til det øverste, og vi mindes alle, da hun kravlede ind gennem soveværelsesvinduet, da hun havde glemt sine nøgler.

I 1975 var det vist, at mor fik helvedesild og lå på hospitalet i omkring 3 måneder. Da troede vi ikke meget på, at mor ville klare det; men da først det var overstået kom mor sig nogenlunde; men hun blev dog ikke så rask siden, og hun havde nok altid ondt i sin side efter den tid. Fra da af fik mor en hjemmehjælper til at tage sig af madlavningen og rengøringen.

En stor og dejlig fest holdt mor, da hun blev 90. Alle, der havde mulighed for det, mødte op til festen på Tambohus kro. Børn, svigerbørn, børnebørn og deres ægtefæller, samt oldebørn var inviteret. Derudover var der kun mors bror, morbroder Chresten, mors kusine, Anna Møller og præsten, og vi var over 100.

Som 96 årig faldt mor og brækkede sit højre lårben. Også det klarede hun, efter et halvt års tid, de sidste 3 måneder på hvilehjemmet, vendte mor hjem igen 1. februar, og hun var lykkelig. Hun havde længtes meget og havde nu fået lært at gå med en gangstol. Da der hjemme var nogle meget høje dørtrin, havde vi nok forestillet os, at disse dørtrin måtte fjernes, hvis mor skulle klare sig; men det fandt mor straks ud af, og der blev intet forandret i huset; men hun kunne ikke mere selv tage sine strømper på, hvorfor hun fik ekstrahjælp til sin påklædning en halv time morgen og aften.

Tiden gik, og vi begyndte så småt at forberede os på, hvad der skulle ske til mors hundredeårs fødselsdag. På sygehuset, hvor mor af og til var indlagt, når hun var forkølet og havde lidt bronchitis, havde alle læger og sygeplejersker lavet meget ud af, at de ville komme til den store fødselsdag; men mor troede ikke rigtig på, at hendes kræfter ville strække så langt, hvad de så heller ikke gjorde.



Wilhelmine, fotograferet ved sin 90 års fødselsdag 1978.

I baggrunden øverst fra venstre børnene Edith, Ida, Birgit, Erna, Betty, Signe, Elly, Esther, Laura, Anna Louise og i forgrunden børnene Erhard og Karen

Den 27. april 1988 havde hun været lidt dårlig og haft besøg af lægen, og om aftenen var Elly hos hende; men mor ville ikke have, at hun blev der om natten, for mor havde det godt. Men næste morgen lå hun død ved siden af sin seng. Alarmapparatet, som hun altid havde på, havde hun ikke brugt, så lægerne mente, hun var død ganske pludselig uden at mærke noget som helst.

Mor blev begravet den 2. maj 1988. Mange mennesker mødte til begravelsen, og alle blev budt på kaffe på Tambohus kro. Derefter blev familien, omkring 100 mennesker, på kroen til middag, hvorefter enhver måtte tage til sit. Esther og Birgit ordnede boet, og huset blev meget hurtigt solgt til Steen Rysgård, kroens ejer for 325 tusinde.

Mor og Far havde i deres ægteskab fået 13 børn:

A. Erhardt Emil Pedersen født 15. september 1910 ved Tambohus, døbt i Søndbjerg kirke. Realeksamen fra Hvidbjerg Realskole.

Var en kort tid ved landbrug bl.a. på Hornsgård ved Sebbesund, hvorfra han kunne berette de mest fantastiske fortællinger om genfærd og spøgelser. Erhardt var en gudbenådet for-

tæller og vi elskede at høre hans historier og mangeartede oplevelse. Da han kom tilbage til Thyholm fiskede han en tid ved Tambohus og kom så til Uglev hos Ejnar Krabbe, Købmanden.

Gift 23. november 1941 i Søndbjerg kirke med Emilie Olsen, kaldet Mille, født 19. marts 1919 på Jegindø, datter af Thomas Olsen og hustru Jensigne Pinnerup.

De første år efter ægteskabet boede de i Hanstholm, hvorfra de flyttede til Helligkilde gamle skole i Hvidbjerg sogn, og kom derfra til Tambohus matr.nr. 8. Her var Erhardt mælkeforhandler i nogle år, hvorefter de omkring 1957 flyttede til Jegindø, hvor de i mange år drev en viktualieforretning i villaen, hvor Mille stadigvæk bor 1997.

Erhardt døde 19. januar 1991 hjemme og blev begravet 26. januar på Jegindø kirkegård.

Erhardt og Mille har 3 børn:

1. Inger Lis Pedersen født 2. november 1942 på Thisted sygehus, forældrenes bopæl: Hansted, døbt 1942 i Odby kirke. Konfirmeret på Jegindø. Viet 7. februar 1965 i Jegindø kirke til Lars Cicilius Trap, tømrer, født 25. marts 1933 på Jegindø. Bopæl: Kongevejen 28.

Lis og Lars har 2 børn:

a. Tina Marie Trap født 3. januar 1967 på Jegindø.

Student fra Struer gymnasium, læst ved Århus universitet. Cand.mag. Adjunkt ved Thisted Gymnasium. Gift 6. juli 1996 i Jegindø kirke med Ilja-Otis Godau født 21. september 1968 cand.mærk. i Ålborg E.D.M..

b. Merete Trap født 20. september 1975 i Holstebro, døbt 2. november 1975 i Jegindø Kirke. Student fra Struer Gymnasium. Læser ved Ålborg Universitet til Informationsmedarbejder (= bibliotekar).

2. Erling Pedersen født 10. maj 1946 ved Tambohus. Realeksamen fra Hvidbjerg real-skole. Læst på Nørre Nissum seminarium til skolelærer. Skolelærer i Rønbjerg. Gift i Rønbjerg kirke 1981 med Ingrid Lindholm, født 1947 28. november i Hygum. Lærer ved Rønbjerg skole og organist ved Estvad kirke.

2 børn:

a. Anne Lindholm Pedersen født 5. juli 1981 i Rønbjerg.

b. Poul Lindholm Pedersen født 12. februar 1985 i Rønbjerg.

3. Hanne Pedersen født 30. maj 1956 ved Tambohus, Søndbjerg sogn. Købmandsuddannelse. Viet 3. juli 1976 på Jegindø til Hans Johannes Johannesen født 25. august 1949 i Mejrup.

3 børn:

a. Tommy Johannesen født 25. maj 1982 på Holstebro sygehus, døbt i Jegindø kirke.

b. Louise Johannesen født 22. marts 1985 på Holstebro sygehus, døbt i Jegindø kirke.

c. Camilla Johannesen født 1993 22. marts i Holstebro, døbt i Jegindø kirke.

B. Karen Augusta Pedersen født 12. april 1912 ved Tambohus, døbt i Søndbjerg kirke.

Var på Thyholm de første år efter sin konfirmation; men rejste til Rudkøbing 1931 til provst Thelles, hvor hun var et års tid, hvorefter hun kom til København. 25. maj 1939 blev Karen viet i Søndbjerg kirke til Hermann Lüttge, hospitalsfunktionær, født 27. august 1912 i København, søn af Alex Lüttge og hustru Emmy, født Zukunft.

Karen (i København kaldet Kate) arbejdede i mange år i Daells Varehus, hvor hun var 1. dame i broderiafdelingen.

13. januar 1969 blev Hermann dræbt ved en trafikulykke under transport med to patienter til Sydsjælland. Vejret var dårligt og vejene spejlglatte, uforsvarligt vejr at sende en ambulance ud i, konkluderede myndighederne. Patienterne kom ikke noget nævneværdigt til; men Herman var dræbt på stedet.

Det var ikke alene Karen, der sørgede. Hermann var mere end almindeligt afholdt i hele familien. Han var den rare, milde, altfavnende type, som vi alle holdt meget af.

De første år Karen og Hermann var gift boede de på Lyngbyvej 87, 1. og herfra flyttede de, vist nok 1941, til Engdraget i Valby, hvor de boede i 2-3 år under krigen, og kom så til Herlev, først på Stationsvej 26 og senere Herlev Hovedgade 115, 2.th., hvor Kate bor endnu 1997.

Sommerferierne tilbragte familien ved Tambohus, hvor Hermann havde købt et garnhus, som stod på fars og mors grund. Det fik de indrettet til et dejligt sommerhus, hvor de først holdt ferie med deres børn, senere kom Kate der med sine børnebørn, der elskede stedet lige så højt, som hendes børn havde gjort det, og det blev et stort savn for dem, da de ikke mere kunne tage med farmor op i sommerhuset, der fulgte med salget af mors hus til kromanden ved Tambohus.

Karen og Hermann fik i deres ægteskab 2 børn:

1. Flemming Lüttge født 3. november 1941 på fru Nyholms klinik i Rosenørns alle, døbt 28. december 1941 i Ålholms kirke i Valby.

Flemming blev efter realeksamen uddannet som shippingmand, var senere en tid ansat hos N.E.S.A. I mange år arkivar på De forenede Spritfabrikker. Merkonom. Nu ansat hos Bauhaus. Flemming blev 6. juli 1968 gift i Brørup kirke i Sønderjylland med Hanne Hølmkjær, født 1. februar 1941, datter af skolelærer Hølmkjær, forhen lærer ved Gerndrup skole i Brørup, og hustru.

Hanne er EDB-uddannet og i mange år ansat i Industrirådet.

De første år Flemming var gift boede familien i Askov, hvor Flemming og Hanne begge var ansat hos "Fønix". Herfra kom de til Stenløse i Nordsjælland, hvor de boede Pilevænget 11. Ca. 1975 flyttede de til Muskathaven på Hjortespring, hvorfra de flyttede til deres nuværende hus Krogestykket 22 på Hjortespring.

I ægteskabet er 3 børn:

a. Steffen Lüttge født 31. maj 1969 på Brørup sygehus, døbt i Brørup kirke. Student. EDB-uddannet. Nu ansat hos NESA. Viet 5. juli 1997 i Jørlunde kirke til Mette. Bopæl Novembervej.

b. Sanne Lüttge født 22. januar 1974 på Hillerød sygehus, døbt 18. februar 1974 i Stenløse kirke. Konfirmeret 6. maj 1989 i Præstebro kirke. Student. Læser nu på Skovlunde Seminarium.

c. Sune Lüttge født 9. april 1979 på Hillerød sygehus, døbt i Præstbro kirke. Konfirmeret samme sted. Nu i købmandslære.

2. Steffen Lüttge født 1. november 1945 på fru Nyholms klinik, Rosenørns alle, døbt i Herlev kirke, båret af sin farmor Emmy Lüttge. Faddere var Tage og Anna Louise Alstrøm og Carl Jørgen og Erna Nordvig (mostre og onkler).

Konfirmeret 2. oktober 1960 i Herlev kirke.

Efter realeksamen seminarieuddannet på Blågårds seminarium, Skovlunde, aftenseminarium.

Skolelærer ved Køllegårdsskolen, arbejdede samtidig som billedhugger, en interesse han havde allerede i skoleårene. Blev i nogle år ansat af Herlev kommune som kunstnerisk leder. Efterhånden som han fik mere og mere bestillingsarbejde, kneb det med tiden til at have fast arbejde, og han sagde sin stilling op, og lever nu udelukkende af sit arbejde som billedhugger.

Steffen blev gift i Herlev kirke 27. maj 1978 med Lisbeth Vissing, født 27. juli 1951, datter af Ole Sørensen og Esther Vissing. Boede en tid på Tibbevungen på Hjortespring, senere ved Vindebyvej 3, 2. købte derefter hus ved Søndersø. Ægteskab opløst.

I dette ægteskab er født en søn

a. Martin Lüttge født 30. december 1984, døbt i Herlev kirke. Skoleelev.

Viet 2. gang 28. maj 1994 i Tårbæk kirke til Stine Schjermer Ring Hansen født 4. august 1968.

Steffen og Stine har 1 barn

a. Josefine Schjermer Lüttge født 22. juli 1993, døbt 28. maj 1994 i Tårbæk kirke.

C. Laura Emilie Pedersen født 22. juni 1913 ved Tambohus, døbt i Søndbjerg kirke.

De første år efter sin konfirmation var Laura dels hjemme og dels forskellige steder på Thyholm, men senere var hun nogle år i København og bl.a. også i Sønderjylland, hvor hun var kokkepige på "Dortheasminde".

26. marts 1943 blev Laura viet i Odby kirke til Anders Hebsgård Christensen og hustru Trine. (Navneforandring 1904 til Hebsgaard).

Anders Hebsgård er udlært slagter. Han havde i flere år selv forretning i Uglev, hvor forretningen lå ved den nordre side af huset, en ny gulstensbygning, som ikke eksisterer i dag. De senere år arbejdede var han på Struer svineslagteri.

Anders og Laura har i alle de år, de har været gift i Anders' fødehjem, som de overtog. De første år boede Anders' mor og søster hos dem; men efter Trines død, flyttede søsteren Stine på hvilehjem.

Stedet Laura og Anders bor var oprindeligt en lille landbrugsejendom, som de også drev som sådan i flere år; men efterhånden som byen voksede, blev der brug for jorden til byggegrunde, hvortil en del af jorden er solgt, bl.a. til deres egne sønner.

Laura har i mange år været meget dårligt gående på grund af måske slidgigt i knæ og hofter.

Mor mente altid at disse skader skrev sig tilbage til et styrt med cyklen en gang hun kørte hjem fra konfirmationsforberedelse. På den tid var alle veje endnu grusbelagt og Laura tog turen, da hun lavede "cykelakrobatik" sammen med nabosønnen Richard.

De senere år har Laura ikke kunnet gå uden for hjemmets område; men Peter har siden han fik bil, kørt hende mange steder omkring.

Anders døde den 11. juli 1997 og blev begravet på sin 91-års fødselsdag 14. juli.

Laura og Anders fik i deres ægteskab 5 børn.

1. Peter Visti Hebsgaard født 12. marts 1944 i Uglev, døbt i Odby kirke. Købmandsuddannet hos Chr. Krabbe i Uglev. Handelsskoleeksamen 1963. Efter soldatertiden ansat hos B. og O. i Struer. 1989 leder af skoleafdelingen for de nyansatte. Nu værkstedsleder på Reva i Struer. Peter er ugift, har lejlighed på 1. salen af sine forældres hus. Har egen husgrund på husets jordtilliggende. Fritidsinteresse: Slægtshistorie.

2. Gudrun Elisabeth Hebsgaard født 19. december 1945 i Uglev, døbt i Odby kirke. Forretningsuddannet indenfor manufaktur i Struer, hvor hun boede et par år efter, hun var udlært, og kom derefter til Sønderborg.

12. juni 1969 gift i Odby kirke med Manfred Peter Petersen, født i Iler, Broager sogn, søn af Carl Petersen og hustru Wilhelmine f. Hansen.

Manfred er ligeledes forretningsuddannet og var indenfor papirbranchen.

De første år efter ægteskabet boede de i Sønderborg; men senere flyttede de til Struer, hvor Manfred havde fået ansættelse, og her fik Gudrun, mens børnene var små, ansættelse som kommunal dagplejemor. Senere tog hun en uddannelse som børnehavepædagog.

Manfred og Gudrun har to børn:

a. Sanne Hebsgaard Petersen født 12. september 1970 i Sønderborg. Student. Lærer ved Odense Universitet. Erhvervsprog.

b. Lene Hebsgaard Petersen født 18. september 1972 i Sønderborg. Student. Lærer ved Odense Universitet. Biologi.

3. En dødfødt pige født 1948 11. maj i Uglev, begravet i Odby.

4. Elsebeth Elise Hebsgaard født 11. december 1950 i Uglev, døbt i Odby kirke. Realeksamen fra Hvidbjerg realskole. H.F. og lærereksamen fra Nørre Nissum. Lærer i Hobro 1974. Nu i Holstebro.

10. juli 1976 viet i Odby kirke til Victor Nielsen født 9. november 1941 i Gørding, søn af Lis og Arne Nielsen. Nuværende adresse Holstebro.

De har et stort dejligt sommerhus ved Serup strand i Odby sogn, hvor næsten alle Lauras søskende deltog i en herlig fest ved Lauras 75-års fødselsdag. Vi var mange og der var god plads til alle. Her fejredes også Anders' 90-års fødselsdag, hvor endnu flere mennesker var samle, men huset havde nu også fået en stor tilbygning.

Victor og Elsebeth har 2 børn:

a. Carsten Hebsgård Nielsen født 25. december 1978. Gymnasieelev.

b. Iben Hebsgård Nielsen født 9. februar 1981. Skoleelev.

5. Niels Ole Hebsgaard født 31. maj 1952 i Uglev, døbt i Odby kirke. På maskinstation nogle år, soldat, lastbilchauffør i transportfirma i Herning. Har også kørt lastbil på langfart i udlandet. Nuværende adresse Vemb.

Gift 1. gang i Hjerm kirke 6. december 1975, ægteskabet oplyst 1977. Ingen børn.
Gift 2. gang med Jytte Kallesøe Jensen, sygehjælper, født 26. december 1959 i Gørding, datter af Sonja og Elmer Kallesøe Jensen.

1 barn:

a. Martin Kallesøe Hebsgård født 15. februar 1992 i Holstebro døbt i Gørding kirke.

D. Signe Marie Pedersen født 29. oktober 1915 ved Tambohus, døbt 31. oktober 1915 i Søndbjerg kirke. Faddere ved dåben var Johannes Møller Andersen og hustru; fisker Anders Christian Nielsen og hustru, alle af Hellerød (Tambohus regnedes under Hellerød). De første år efter konfirmation i 1929 forskellige steder på Thyholm. Kom herfra til Lyngby, på Ulrikkenborgvej, hvor vist også Laura var i nærheden på det tidspunkt, senere var de begge i Borups alle.

5. august 1941 blev Signe gift i Søndbjerg kirke med Otto Ditlev Hansen født 4. februar 1916 i Odder.

De første år boede Signe og Otto på C.F. Richsvej. 1943 blev Signe elev på Kommunehospitalet, hvorfra hun tog eksamen 1946. Efter at have boet en tid på Vesterbrogade 104, flyttede Signe og Otto til Reberbanegade 25 på Amager, senere til Blekingegade 5, hvor Signe bor endnu. Hun arbejdede som sygeplejerske til hun blev pensioneret, de senere år på Øresundshospitalet.

Otto var til han blev pensioneret, ansat i Telefonhuset, hvor han de sidste mange år var inspektør. Otto døde den 10. oktober 1986 og blev begravet 18. oktober fra Nathanaels kirke i Holmbladsgade.

Signe og Otto fik i deres ægteskab 1 barn:

1. Per Hansen født 20. april 1947 på privatklinik i Bredgade, døbt i Filipkirken på Amager. Studentereksamen fra Ahms kursus 1966. Læste en tid historie ved Københavns Universitet, men gik så over til jurastudiet, cand.jur. nogle år i Magistratens 3. afdeling. Nu ansat i Forbundet for offentligt ansatte.

3. februar 1970 viet i Søllerød kirke til Kirsten Clausen. Ægteskabet opløst.

2 børn:

a. Mikkel Per Hansen født 1970 på Amager. 8. september døbt i Sundby kirke. Nu overassistent i Skattevæsenet.

b. Martin Hansen født 1981 8. januar. Konfirmeret 8. maj 1997 i Hareskov kirke. Skoleelev.

E. Edith Elise Pedersen født 6. februar 1917 Tambohus, døbt i Søndbjerg kirke 18. februar 1917.

Edith var den første af os søskende, der blev "Karl" på Sparregården. Hun blev hjemme i nogle år, hvor hun forestod alt markarbejdet, bortset fra selve kornhøsten, hvor der høstes med 3 heste. Det var vist nok fætter Hermann Vestergård, der stod for det.

Egentlig var det mærkeligt, at det blev Edith, der kom til at gøre udearbejde, eftersom hun vist nok var den af os, der havde størst interesse for huslige sysler. Det foresvæver mig, at hun allerede da var dygtig til at lave mad, og i alle tilfælde meget dygtig til at sy, og det var da også en uddannelse som syerske, hun tog, da hun kom til København, hvor hun lærte på Tilskærerskolen bl.a., hvor også Karen havde gået en tid.

Efter sin læretid kom Edith ind i københavnske stormagasiner, hvor hun syede en tid hos Fønnesbeck og en tid hos Illum, hvor hun blev kaldt frk. Thisted, fordi Pedersen var for almindeligt et navn.

19. oktober 1946 blev Edith gift i Søndbjerg kirke, samme dag som Betty) med Arne Christensen født 5. juni 1909, søn af Søren Chr. Christensen, Nordenkjær, Barslev, Hvidbjerg.

Arne havde da købt sin onkel Ole Jensens gård i Semb i Hvidbjerg sogn (matr.nr. 6 a af Sem) og her kom Edith og Arne nu til at bo gennem hele deres ægteskab.

Arne var en dygtig landmand og Edith en dygtig kone, så de klarede sig godt på deres gård; men Arne kom ret tidligt til at lide af dårligt hjerte, og han måtte de senere år, han levede, sælge sine dyr og forpakte sine jorder ud. Arne døde 27. september 1984 hjemme på gården og han blev begravet i et familiegravsted på Hvidbjerg kirkegård.

1995 købte Edith hus i Nygade 8 Hvidbjerg, hvor hun har indrettet sig smukt og hyggeligt. Haven har hun selv anlagt meget smukt, men det må have været en kraftpræstation for en dame nær de 80.

Edith og Arne fik 3 børn:

1. Svend Nordenkjær (Christensen). Christensen slettet ved navneforandring.

Svend blev født 26. januar 1948 i Semb og døbt i Hvidbjerg kirke. Efter sin konfirmation kom han hen hos sin farbroder, der havde sit fødehjem, og da farbroderen ingen børn havde, ønskede brødrene, at Svend skulle overtage gården med tiden. Svend kom på landbrugsskole, blev senere soldat, og ved Christians død overtog eller drev han gården; men Christians enke blev boende i stuehuset i flere år.

Hun flyttede senere til Hvidbjerg, hvor hun døde, og Svend overtog gården alene siden ca. 1985 har han på gården haft bofællesskab med Rose Marie.

Viet 26. juli 1990 i Hvidbjerg kirke.

Rose Marie har 3 børn, som Svend betragter som sine egne:

Hjørdis født 16. december 1972. Student. Arbejdede en tid i Tyskland, og 1 år i Afrika. Uddannet på Panuminstituttet som tandlægeassistent.

Heinrich født 14. september 1979, skoleelev.

Sally født ca. 1980. 11. november 1996 på efterskole i Svankjær.

2. Søren Nordenkjær (Christensen). Christensen slettet ved navneforandring.

Søren blev født 5. december 1949 i Semb og døbt i Hvidbjerg kirke. Efter sin konfirmation kom han i manufaktur-lære i Hvidbjerg, blev udlært her. Soldat i Viborg.

23. maj 1970 blev Søren gift i Stagstrup kirke med Else Poulsen, datter af Anna og Lars Poulsen i Stagstrup.

De første år efter brylluppet boede de i Holstebro (Struer?), hvor Else var ansat på politikontoret. Senere flyttede de til Århus, hvor Søren var sælger indenfor automobilbranchen, og Else var dagplejemor, så længe deres datter var lille. Herefter deltog Else i nogle kurser, blev aftenskolet lærer i skindsyning; mens Søren i sin fritid arbejdede med reparationer af gamle møbler, og ligeledes begyndte at arbejde med slibning af forskelligt materiale til smykker.

Herefter startede de deres egen fabriksvirksomhed på en stor bindingsværksgård i Hvolbæk, Fruering uden for Århus eller måske nærmere Skanderborg, og her bor de endnu. Jorden er nok frasolgt, men ser man i Sogneprotokollen fra første halvdel af

forrige århundrede under matr.nr. 4 af Hvolbæk by angives gården med 11 tønder, 7 skæpper, 2 fjerdingkar og ½ album hartkorn og 64 4410/14000 tdr. land, men da var der allerede solgt jord fra, og her nævnes bl.a. at i dammen vestlig i hovedlodden har alle beboerne i byen rettighed til at vande deres kreaturer. Søren er handelsmand og Else aftenskolelærer, også på Island. Søren og Else et barn:

a. Majbrith Nordenkjær født i Århus 3. august 1978 på fødselsstiftelsen i Århus, døbt i Hvidbjerg kirke. Student 16. juni 1997.

Et barn:

Iris Nordenkjær adopteret 13. marts 1984.

3. Jette Nordenkjær Christensen født 17. oktober 1952 i Semb, døbt i Hvidbjerg kirke. Efter endt skoletid i Hvidbjerg og et års ophold i København kom Jette på Nørre Nissum seminarium, hvor hun fik en læreruddannelse.

2. juli 1977 blev Jette gift i Hvidbjerg kirke med Henning Overgård født 9. december 1952.

De første år efter brylluppet boede Jette og Henning i Holstebro, hvorfra Jette hver dag kørte til Måbjerg skole, hvor hun var ansat, mens Henning havde sin forretningsvirksomhed i Holstebro. Senere flyttede de til Århus eller nærmeste omegn, hvor de bor nu.

Jette og Henning har to børn:

a. Anna Overgaard født 18. december 1980. Skoleelev.

b. Hans Overgaard født 3. februar 1983. Skoleelev.

Anna og Hans er begge ivrige skiløbere, og de har tilbragt mange ferier i Østrig. I Norge har de deltaget i konkurrencer, hvor de også har prøvet at være nr. 1.

F. Anna Louise Pedersen født 22. marts 1919 ved Tambohus = ane nr. 3.

G. Erna Krestine Pedersen født 31. december 1920 ved Tambohus, døbt 6. januar 1921 i Søndbjerg kirke.

Faddere: Peder Jensen Pedersen og hustru, pige Anna Nielsen Helliis Møllegård, faderen samt Kresten Bagger Nielsen Helliis Møllegård.

Konfirmeret 1935 i Søndbjerg kirke.

På Helliis Møllegård hos sin bedstemor et par år.

På Haslev udvidede Højskole sommeren 1941.

På Haslev sygehus som elev 1941-42?

Barneplejeuddannelse på Kildevang i København.

Gift 15. februar 1947 i Sankt Jacobs Kirke, København med Carl Jørgen Nordvig født 30. september 1914 i København, søn af togfører Nordvig og hustru Anna.

Carl Jørgen var ansat som mægler i Holm og Wonsild, København, hvor han var til han blev pensioneret.

De første år boede de i Øster Søgade. 1948 flyttede de til Halfdansgade 26, og derfra kom de, vist nok 1954 til Lyngvej 24, i Lyngby.

Erna arbejdede mange år som sygehjælper på plejehjem.

Carl Jørgen døde den 17. november 1985 efter lang tids sygdom på Gentofte sygehus og blev begravet på Lyngby Parkkirkegård 22. november.

Erna døde 28. maj 1992 på Gentofte sygehus af cancer, som allerede var i udbrud før Carl Jørgen døde.

Hun blev begravet den 3. juni på Parkkirkegården.

Erna og Carl Jørgen fik i deres ægteskab 2 børn:

1. Jørgen Nordvig født 1. juli 1948 på fru Nyholms Klinik, Rosenørns Alle og døbt, mens de boede på Islands Brygge. Jørgen gik 2 år på Lyngby Gymnasium, men blev syg.

En tid var han ingeniørstuderende og klarede sig meget fint, men blev igen syg, og har siden ca. 1972 boet på "Nordvang".

2. Birthe Louise Nordvig født 18. juli 1955 på Rigshospitalet, døbt i Lyngby gl. Kirke båret af forældrene. Faddere: Tage og Anna Louise Alstrøm.

Birthe Louise tog studentereksamen på Lyngby Statsgymnasium 1974. Læste medicin vist i 3 år.

Hun var salgskonsulent for et medicinalfirma nogle år. 1984 blev Birthe Louise gift i Århus Domkirke med Jan Jørgensen, overlæge på Århus kommunehospital, født 22. april 1935. Ægteskabet opløst 1992.

Jordemoderstuderende 1985. Eksamen 1988.

Jordemoder på Fødselsstiftelsen i Århus.

Birthe Louise og Jan fik i deres ægteskab 2 børn:

a. Kristoffer Nordvig Jørgensen født 1987 29. maj på Fødselsstiftelsen i Århus.

b. Kristine Nordvig Jørgensen født 21. marts 1989 på Fødselsstiftelsen i Århus.

H. Rudolf Christian Pedersen født 18. juni 1922 ved Tambohuse, døbt i Søndbjerg kirke.

Faddere: Forældrene, pigen Kirstine Nielsen, København, og gårdmand Andreas Jensen i Uglev.

Rudolf var hjemme på gården i Hauland nogle år efter, han var konfirmeret, men kom så ud som karl på nogle af omegnens gårde, bl.a. Hvidbjerg Møllegård i Hvidbjerg vesten Å. Senere kom han på Landbrugsskole og tjente derefter et par steder på Sjælland, hvor han lærte sin tilkommende kone at kende.

24. september 1949 blev han gift i Holmstrup kirke på Sjælland med Ruth Gjelstrup født 9. marts 1931 i Axelholm Holmstrup sogn.

Forældre: Gårdejer Karl Einar Gjelstrup og hustru Klara Elisabeth Olsen.

Rudolf og Ruth drev en lille ejendom i Stigs Bjergby i nogle år, indtil Rudolf lejede jorden ud og selv gik i murerlære. Herefter arbejdede han resten af sit liv som murer, og han kom herigennem i forbindelse med meget asbestarbejde, som sikkert gav ham den lungecancer, han døde af.

Han døde 23. august 1984 og blev begravet på Stigs Bjergby kirkegård, 25. august.

Efter Rudolf død tog Ruth sit pigenavn Gjelstrup. Ruth solgte deres sted til den næstældste af sønnerne og flyttede til Mørkøv, hvor hun købte et hus, men efter få år flyttede hun til Stigs Bjergby, tæt ved datterens hjem, og her bor hun endnu.

Rudolf og Ruth fik i deres ægteskab 6 børn:

1. Birgit Solvej Pedersen født 26. oktober 1950 i Stigs Bjergby.
Realeksamen, uddannet børnehavelærerinde.
Gift 9. juli 1977 i Stigs Bjergby kirke med Peter Nielsen, født 9. april 1945. 1988 separeret. Birgit bor i Stigs Bjergby.
Birgits 1. barn var
 - a. Michael Kenneth Pedersen født 19. oktober 1968 på Holbæk Amtssygehus, død 1987 i Stigs Bjergby ved en bilulykke.

Birgit og Peter fik i deres ægteskab 2 børn.
 - b. Casper Nielsen født 20. juni 1978 i Stigs Bjergby, soldat 1996.
 - c. Kamilla Nielsen født 9. februar 1982 i Stigs Bjergby, skoleelev.
2. Christian Anders Pedersen født 16. august 1953 i Stigs Bjergby, døbt i kirken. Uddannet mekaniker.
Gift 12. august 1977 i Stigs Bjergby kirke med Anne Grethe Nielsen, født 17. juni 1956 i Friheden, Stigs Bjergby.
I ægteskabet født følgende børn:
 - a. Thomas Gjelstrup Pedersen født 19. december 1978 i Stigs Bjergby.
 - b. Louise Gjelstrup Pedersen født 1. april 1980 i Stigs Bjergby.
 - c. Mette Gjelstrup Pedersen født 16. april 1984 i Stigs Bjergby.
 - d. Stine Gjelstrup Pedersen født 18. juni 1989 i Stigs Bjergby.
3. Jens Jørgen Pedersen født 4. marts 1955 i Stigs Bjergby, døbt i kirken.
Landmand, overtog sit fødehjem efter sin fars død, men solgte det igen, da hans nevø Michael netop blev slynget ud af sin bil og døde i indkørselen til hjemmet. Denne oplevelse kunne hans kone ikke glemme.
Jens Jørgen blev gift 15. november 1986 i Tveje Merløse kirke med Susanne Benedikte Hjorth-Christensen, født 15. november 1958 i Tveje Merløse, døbt 1959 i Sankt Nikolaj kirke, Holbæk.
I ægteskabet er født 2 børn:
 - a. Tobias Hjort Pedersen født 7. april 1986 i Stigs Bjergby.
 - b. Troels Hjort Pedersen født 21. januar 1990 i Stigs Bjergby.
4. Lars Ole Pedersen Gøtje født 29. oktober 1957 i Stigs Bjergby, døbt 8. december i Stigs Bjergby kirke.
Uddannet murer. Arbejdede flere år sammen med sin far.
Gift med Jane Gøtje født 10. januar 1960.
Børn: 2.
 - a. Rune Gøtje født 15. februar 1987.

b. Aske Gøtje født 21. februar 1991.

5. Torben Henrik Pedersen født 17. september 1963 i Stigs Bjergby, døbt 2. oktober i kirken.

Uddannet som murer i Holbæk.

1994 gift med Inge Skov Olsen født 17. januar 1956.

a. Tjalfe Skov Pedersen født 28. december 1994.

6. Per Claus Pedersen født 8. juli 1966 i Stigs Bjergby, døbt 2. oktober i kirken.

Realeksamen.

Gift 25. november 1996 med Helle Rosenfelt Sørensen født 25. november 1962.

Børn 2:

a. Kathrine Rosenfelt Pedersen født 12. marts 1986.

b. Sigurd Rosenfelt Pedersen født 15. august 1991.

I. Ida Kathrine Pedersen født 27. december 1923 ved Tambohuse, døbt i Søndbjerg kirke 20. januar 1924.

Faddere: Forældrene og fiskeeksportør Kresten Jensby og hustru ved Tambohuse.

Efter sin konfirmation tjent på forskellige gårde i omegnen, kom til København, var i huset hos tandlæge Sally i Lyngby. Gik en tid på præliminærkursus.

Blev uddannet som tandtekniker, ansat i flere år hos tandlæge Løchte. En tid hos "Panduro" på Nørrevold.

Kom herefter ud på "Statens Frøkontrol" i Lyngby og var der til hun blev 67 år.

Gift 16. april 1949 i Sankt Jacobs kirke, København med Frode Dissing Sørensen (navneforandring til Dissing). Frode er forretningsuddannet og har været i forskellige forretninger, bl.a. i Legoland i Kolding. De sidste mange år, han arbejdede var han afdelingschef i Daells Varehus i Nørregade i København.

Ida og Frode har i deres ægteskab 4 børn:

1. Lisbeth Dissing Sørensen (nu Dissing) født 24. april 1952 i Reberbanegade 29, Amager, døbt i Phillips kirken 1952.

Faddere var forældrene og Idas ældste søster Karen og ægtefælle Herman Lüttge.

Lisbeth har studentereksamen, er cand.jur. og ansat i Miljøministeriet, har været nogle år i Brüssel, men er nu hjemme og bor i eget hus i Gentofte, men er ofte i udlandet.

Ugift, ingen børn.

2. Inger Dissing født 30. januar 1957 i Hostrups Have, Frederiksberg.

Døbt 1957 i Sankt Filips kirke på Amager.

Faddere: Forældrene og Anna Louise og Tage Alstrøm.

Inger har studentereksamen, læst medicin, læge, været ansat på Rigshospitalet, nu Gentofte Amtssygehus.

Bofællesskab en tid med Hakon Kofoed, ortopæd. kirurg. Bor nu for sig selv i Gentofte. Har med Hakon Kofoed 1 barn:

a. Alexander Dissing født 16. december 1986 på Rigshospitalet, skoleelev.

3. Søren Dissing født 31. oktober 1958 i Hostrups Have på Fru Gregersens privatklinik.
Dåb: Sankt Lucas, Østerbro.

Konfirmeret 23. september 1973 i Gentofte kirke. Student. Søren er Edb-mand. I.T. chef i Top-Nordic og Lene er laborant.

Gift 1983 med Lene Aggerbeck født i Hostrups Have samme tid som Søren, altså 2. november 1958. Datter af dr.med. Iver Aggerbeck og hustru.

2. børn:

a. Martin Nikolaj Dissing født 16. februar 1985 i Gentofte. Skoleelev.

b. Pernille Dissing født 28. marts 1988 i Gentofte. Skoleelev.

4. Ole Dissing født 11. juli 1962 i Hostrup Have, Sankt Thomas sogn. Døbt i Sønder Bjert kirke ved Kolding.

Ole har taget HF og er forretningsuddannet. Medejer af Bildillen. Gift 10. juli 1993 i Gentofte kirke med Heidi Kümpel.

1 barn:

a. Christine Dissing født 2. april 1995 i Gentofte.

J. Betty Elisabeth Pedersen født 20. juni 1925 ved Tambohuse, Søndbjerg sogn.

Døbt 26. juli 1925 i Søndbjerg kirke. Faddere:

Betty var de første år efter sin konfirmation hjemme som karl på gården, kom derefter til Helleriis Møllegård hos bedstemor en tid. Var senere på en gård i Vandborg, og hun har også været hos Niels Olsen i Hellerød. Senere blev hun syerske og arbejdede i mange år på systue først i Hurup, senere i Thisted.

Gift 18. oktober 1946 i Søndbjerg kirke med Valdemar Roesgård født i Vandborg 24. maj 1921. Valdemar var frihedskæmper under krigen. Var de senere år ansat ved Viborg Amts Vejvæsen.

Betty og Valdemar har boet forskellige steder i Thy, men de sidste mange år i Doverodde, hvor de har det sidste hus i byen.

4 børn:

1. Minna Agnethe Roesgård født 19. oktober 1947 i Uglev, døbt i Odby kirke. Realeksamen. forretningsuddannet.

Gift 6. februar 1971 i Ydby kirke med Hans Oluf Frost Thøgersen født 12. oktober 1940 i Hurup. Har overtaget Hurup Madrasfabrik "Humo" efter sin far.

2 børn:

a. Anna Roesgård Thøgersen født 27. november 1973 i Hurup. Student. På studieophold i Amerika, nu på Industriakademi i Århus.

b. Lise Roesgård Thøgersen født 3. februar 1978 i Hurup. På handelsskole i Thisted.

2. Niels Egon Roesgård født 10. november 1951 i Ydby. Udlært tømrer. Bopæl i Struer. Politisk interesseret. Holstebro-kredsen, amtsudvalgsformand og partiets folketingskandidat.

Gift 13. juli 1974 i Humlum kirke med Eva Lizzie Oppelstrup født 23. december 1954 i Troldhede. Uddannet børnehavepædagog, nu sygehjælper.

3 børn:

a. Lone Roesgård født 28. september 1975 på Holstebro sygehus, døbt i Struer. Student. Nu amatørskuespiller.

b. Gorm Roesgård født 16. marts 1979 på Holstebro sygehus. døbt i Struer. Tømrerlære.

c. Ronja Roesgård født 29. januar 1987 på Holstebro sygehus, døbt i Struer. Skoleelev.

3. Karin Margrethe Roesgård født 28. juli 1954 i Ydby.

Børnehavassistente. Gift 27. august 1988 på Århus Rådhus med Niels Christian Svendsen født 31. maj 1957 i Skive.

2 børn:

a. Laura Roesgård født 26. september 1984 på Odder sygehus, døbt i Tiset kirke ved Århus. Skoleelev.

b. Jens Christian Roesgård født 16. april 1984 på Odder sygehus, døbt i Tiset kirke. Skoleelev.

Familien har en tid boet i Øster Hassing, men bor nu i Århus eller nærmeste omegn.

4. Henning Roesgård født 28. november 1961 i Doverodde, døbt i Boddum kirke.

Henning er uddannet som tømrer, men har senere læst til arkitekt. Rejste omkring 1990 et års tid rundt i Afrika sammen med et hold kammerater.

Har i 1993 sammen med nogle medstuderende vundet et projekt indenfor bygningskunst udskrevet af den japanske regering. Han var oktober 1993 sammen med sit hold i Japan. Holdet har hver især modtaget 10.000 kr. til rejseudgifterne. Nu i Oslo i Norge. Henning er ikke gift.

K. Elly Eleonora Pedersen født 22. februar 1927 ved Tambohuse, døbt 27. marts i Søndbjerg kirke.

Faddere:

Efter sin konfirmation var Elly hjemme som pige et par år, tjente derefter et par år forskellige steder på egnen, kom herefter til København, hvor hun fik en barneplejerskeuddannelse.

Vendte tilbage til Thyholm, da hun 28. maj 1950 blev gift i Søndbjerg kirke med Jeppe Pinnerup født 4. november 1922 på Jegindø.

Elly og Jeppe overtog hans fars, Søren Poulsen Pinnerups gård, Søndergård, på Jegindø, og Elly begyndte, da børnene voksede til, at arbejde som sygehjælper på Hvidbjerg syge-

hus og tog senere en eksamen efter endt skolegang som sygehjælper. Herefter fortsatte Elly som sygehjælper til hun var 62 år, hvorefter hun og Jeppe gik på pension. De boede stadig på gården til 1996, da de flyttede til Hvidbjerg.

5 børn:

1. Birthe Pinnerup født påskedag den 25. marts 1951 i Søndergård, døbt i Jegindø kirke. Birthe er forretningsuddannet. Gift 31. juli 1971 med Poul Erik Jensen i Jegindø kirke, født i Hvidbjerg 9. juni 1947, mekaniker.
3 børn:
 - a. Brian Pinnerup Jensen født 25. september 1975.
 - b. Jeanette Pinnerup Jensen født 25. marts 1979.
 - c. Marianne Pinnerup Jensen født 17. april 1986.
 2. Søren Pinnerup født 11. maj 1953 i Søndergård, døbt i Jegindø kirke. Søren blev uddannet som mekaniker i hæren, hvor han var i flere år. Søren er gift 3. april 1982 med Anne Marie Groth født 19. maj 1955 datter af Doris og Svend Groth. De bor vist nok i Dybe.
2 børn:
 - a. Svend Daniel Groth Pinnerup født 8. oktober 1982.
 - b. Rune Groth Pinnerup født 31. juli 1984.
 3. Gunhild Pinnerup født 20. juni 1958 i Søndergård. Døbt i Jegindø kirke. Student 1979, landbrugsuddannet, landbrugsskole, det grønne kort. Gift 18. november 1989 i Jegindø kirke med sin mormors broders dattersøn Christian Milther Mikkelsen født 27. april 1953. Han er mekaniker og de bor i Midgården, Holstebro.
2 børn:
 - a. Patrick Milther Mikkelsen født 8. september 1989 på Holstebro sygehus, døbt i Jegindø kirke 18. november 1989.
 - b. Vera Milther Mikkelsen født 24. marts 1991.
 4. Leif Pinnerup født 5. februar 1962 i Søndergård. Døbt i Jegindø kirke. Student 1981 fra Struer gymnasium. Militæruddannet.
 5. Allan Pinnerup født 4. marts 1969 på Thisted sygehus, døbt i Jegindø kirke. Student fra Struer gymnasium. Musiker, spiller i et orkester i Ålborg. Ugift.
- L. Birgit Sofie Pedersen født 3. oktober 1929 i Hauland, Ugelev, døbt 27. oktober 1929 i Søndbjerg kirke.

Faddere: Pige Karen Augusta Pedersen af Odby sogn, pige Laura Emilie Pedersen af Søndbjerg sogn, ungkarl Erhardt Emil Pedersen af Odby sogn, ungkarl Askov Vestergård Nielsen af Søndbjerg sogn.

Birgit var hjemme på Sparregården de første år efter sin konfirmation som karl på gården, vistnok indtil gården i 1947 15. februar blev afstået til Andreas Obel i Søndbjerg, hvorefter far og mor flyttede til Tambohus, og Birgit kom som pige hen til Mads Riis i Bjørndal. Senere var hun en tid på Sjælland.

27. april 1949 blev Birgit gift i Søndbjerg kirke med Poul Hau Pinnerup født 15. august 1926 i Søndergård på Jegindø. Poul var i flere år forvalter eller røgter på forskellige store gårde i Thy og Hardsyssel.

Omkring 1960 købte de hus i Doverodde, Ydby sogn, og Poul blev ansat på tømmerhandelen i Hurup. Birgit fik arbejde på en systue, og her i Doverodde er de blevet boende.

Poul døde på Nykøbing sygehus 17. februar 1993 efter i et par år at have lidt af kræft. Han blev begravet på Boddum kirkegård den 20. februar. Birgit bor stadig i huset i Doverodde. 3 børn:

1. Søren Peter Hau Pinnerup født 28. august 1950 i Sindrup, Ydby sogn, døbt i Ydby kirke 1. oktober 1950 båret af forældrene.

Faddere: Elly og Jeppe Pinnerup, Jegindø.

Cand.scient. 14. januar 1977. Gift 1985 med Marianne Boye Jensen født i Vejen? Bopæl: Lejre.

1 barn:

a. Io Boye Pinnerup født 15. februar 1986 i Lejre, døbt i Osted kirke 1. juni 1986 båret af forældrene.

Faddere: Karin Boye og Hans Henrik Pinnerup.

2. Ritha Marie Hau Pinnerup født 4. september 1951 i Boddum, døbt i Boddum kirke 16. september 1951 båret af forældrene.

Faddere: Marie og Mads Vester Nielsen, Jegindø.

Bankuddannet. Har haft egen forretning. Gift 24. februar 1973 i Boddum kirke med Jens Christian Dybdahl, bilmekaniker, født 7. februar 1947 i Ettrup søn af Karl Dybdahl Pedersen og hustru.

Efter de blev gift boede de en tid i Gjettrup, men Jens flyttede så sin forretning til Ydby, og derefter til vistnok Klastrup ved Hobro, hvor de bor endnu.

2 børn:

a. Inge Hau Dybdahl født 26. december 1973 på Vestervig sygehus, døbt i Ydby kirke 24. februar 1974 båret af forældrene.

Faddere: Tove Hyldgaard, Søren Peter Pinnerup.

b. Tina Hau Dybdahl født 14. februar 1976, døbt 15. april 1976 i Boddum kirke båret af forældrene.

Faddere: Karin Roesgård og Hans Henrik Pinnerup.

Tina er udlært kok.

3. Hans Henrik Hau Pinnerup født 4. marts 1958 i "Fjordlyst" Nr. Lem, døbt i Nr. Lem kirke 3. april 1958, båret af forældrene.

Faddere: Esther og Vagn Høegh Jensen fra Viborg.

1981 var han HF-studerende. Har nu i 1997 i et par år været ansat ved Statsbanerne.
Er ugift.

M. Esther Agnethe Pedersen født 19. april 1931 i Havreland, Uglev, døbt i Odby kirke.

Esther blev konfirmeret, mens vi endnu havde "Sparregården" men året efter flyttede far og mor tilbage til Tambobus, og Esther kom da som formiddagspige op til Møllers på Ørhøjgård. Hun var meget ked af at være der, men kom herfra til "Kappelgård", hvor hun til gengæld blev meget glad for at være, selv om det var strengt arbejdsmæssigt set. Herfra kom hun til København et par år og kom så på Nørre Nissum Seminarium, tog lærereksamen og fik ansættelse i Viborg, hvor hun var ansat til hun 1992 gik på efterløn.

I 4 år fra ca. 1972 var Esther lærer på Grønland i Frederikshåb. 18. april 1957 blev Esther gift i Søndbjerg kirke med Vagn Høegh Jensen født 11. oktober 1934, søn af Aksel Stubbe Jensen og hustru Anna Andrea f. Christensen.

Vagn var udlært smed, men da familien besluttede sig til at tage til Grønland en tid, fik Vagn i Frederikshåb, hvor de boede, tilbudt et job som pedel på skolen, og som sådan fik han også job, da de vendte hjem fra Grønland og havde dette job indtil 1996, da han gik på førtidspension.

Esther og Vagn har eget hus på Hasselgangen 8 i Viborg, hvor de bor, når de ikke opholder sig i deres campingvogn i Egebjerg, Hvidbjerg.

2 børn:

1. Anette Høegh Jensen født 26. november 1958 i Viborg, døbt 1959 i Viborg domkirke.

Realeksamen. Uddannet socialrådgiver. Ansat i Herning bys socialforvaltning.

Gift 19. maj 1984 i Viborg Domkirke med Bent Sørensen. Bent er speditør og ligeledes ansat i Herning, hvor de bor.

2 børn:

a. Jacob Høegh Sørensen født 2. august 1981 i Herning.

b. Trine Høegh Sørensen født 28. januar 1992 i Herning.

2. Bo Høegh Jensen født 16. januar 1962 i Viborg, døbt i Viborg Domkirke.

Konfirmeret 215. april 1976 i Viborg Domkirke.

Bo er uddannet som elektriker og har haft arbejde i Viborg, en tid som afdelingsleder.

Han har samtidig arbejdet med belysning indenfor forskellige musikgrupper, og han er nu ansat ved vistnok Århus Teater som scenemester tror jeg nok det hedder.

Bo blev gift 20. juli 1996 med Susanne Hvid født 24. juli 1967, og de bor i Århus.

OLDEFORÆLDRE

8. Jens Hansen

f. 1836 i Mørkøv sogn
død 1924 i Mørkøv sogn
viet 1872 i Holmens kirke til

9. Ane Elisabeth Christiansen

f. 1844 i Skuldelev sogn
død 1906 i Mørkøv sogn.

Jens Hansen blev født 22. oktober 1836 i Nøkkentved og døbt i Mørke Kirke (nu Mørkøv) 26. december 1836 som søn af boelsmand Hans Nielsen og hustru Karen Madsdatter, båret til dåben af Maren Christjansdatter hos gårdmand Christjan Hansen i Sasserup.

Faddere: gårdmand Chr. Hansen, Niels Mikkelsen og Niels Nielsen hos sin far Niels Larsen.

Jens var den yngste af 9 børn, hvor iblandt var 2 hold tvillinger. Han blev konfirmeret i Mørke kirke 1851 med karakterer: Kundskaber: g, sædelig: mg.

Ifølge skudsmålsbogen: Ved sidste eksamen udskrevet fra Bakkerup skole 1851 og første påskedag dette år konfirmeret og var derefter gæst ved Herrens bord.

Bjergby 30/4 1851, Holm sognepræst

Ovennævnte, som har været hos forældrene har søgt Herrens bord. Bjergby 1/11 1851. Holm.

Forevist i Kundby 7/11 1851 J.C. Formann. sognepræst.

Tjent 1/11 1851 til 1/2 1853 hos Anders Jensen i Kundby. Har været til alters sidste efterår, hans forhold upåklagelige.

Kundby 4/2 1853. Foermann.

Forevist i Bjergby 6/2 1853.

Tjent 1/5 1853 til 1/? 1855 hos Jens Olsen i Vandet. Tjent 1/5 1856 til 1/5 1857 igen hos Jens Olsen i Vandet.

Da det 1859 trak op til krig blev Jens Hansen indkaldt 30. maj til 3. batt. Infanteri, edsfæstet 31. maj. Soldat 30. august i Staden København, med i 3-årskrigen. I 1864 var der ved Mysunde opført 4 lynetter og 1 brohoved. Stillingen var besat af en bataillon og 20 kanoner. I nærheden lå 3. batt. 1. komp. 2. februar rykkede prins Friderich Carl frem til angreb og bragte 64 kanoner i stilling, men tågen hindrede skydningen og selv om danskerne led tab lykkedes det ikke at få danskerne til at vige, og prinsen opgav angrebet med et tab på 12 officerer og 187 mand.

På dansk side var tabet 9 officerer og 152 mand. Her deltog Jens Hansen i slaget. (Tage og jeg besøgte for nogle år siden stedet, hvor slaget stod og besøgte også den lille kirke på stedet.)

I Stambog for 3. Batt. 1. Komp. Rekrut nr. 28: Anmærkning: 15/8 1864 casseret, for tiden på Garnisons hospitalet efter skudsår i højre arm. Flyttet: Overgået til forandret stilling i rullen.

1866 under Staden København Ø 2264: På sessionen for 1866 befindes her tjenstdygtig og påny udskrevet til 1. Batt. bef. 80/1866.

Men den gang lå man ikke i lejr eller på kaserne, fordi man var soldat, man tjente selv til sit ophold og kun når krig krævede ekstra øvelser og deltagelse fik man "sold". Vi kan da også se gennem Jens Hansens skudsmålsbog, at han arbejdede det meste af tiden.

Fra 13. juli 1861 til 1. september 61 var han hos Varbein på Veiumgård. 20. september 1861 flyttes han fra Mørkøv til København, og her er han i tjeneste hos L. Brochhof til 1. december

1861, melder da Kystpolitiet at han "rejser" til Gentofte, hvor han bliver til 1864 hos P. Jørgensen i Hellerup.

13. december 1864 er han tilbage i København og melder sin ankomst ved Kystpolitiet. Herefter tager han hjem til Mørkøv fra 20. februar 1865 til 29. april 65. Melder sig ved Københavns politi 2. maj. Fra 1. juni til 1. august 1865 er han hos E. Rubou, hvorefter han igen kommer hos Jørgensen i Hellerup, hvorfra han fra juni 1866 til januar 67 er hos Th. Alexander i København. Fra april til oktober 1868 er han i Citadellet Frederikshavn (Kastellet).

Hans sidste tjeneste blev så som ungarl hos Ludvig Ågård i København.

I 1876 blev det bestemt at alle, der havde været med i krigen, skulle have en erindringsmedalje. I forbindelse hermed skulle der udfyldes et skema. Jeres oldefars lød sådan:

Jens Hansen f. 22/10 1836. Deltog i krigen 1864, tjente ved 3. regiment, 1. comp. nr. 157. Tjenstgørende fra december 1863 til august 1864. Tjent som menig. Blev såret 29. juni, lå på lazareth i Fåborg og København. Har haft pension, var ikke medlem af "De danske Våbenbrødres Selskab". Stilling: nu arbejdsmand. Bor nu i København, Fiskergade 4 A V.sal.

Vedtegnet: Berettiget I. Schroll.

29. juni blev Jens Hansen såret. Da var hans kompagni på Als, men mange soldater var blevet overført til Fyn, så der kun var 12.000 danske soldater tilbage på Als. Natten mellem 28. og 29. gik preusserne over Arnkilsøre og sejlede i små både over Alssund. Slaget på Als var forfærdeligt. Danskerne tabte den ulige kamp og her faldt over 3.000 danske soldater, 10 gange så mange som fjenden mistede.

Jens Hansen slap med skudsår i sin højre arm. Ved tilsyn 15. august 1864 siges det at hans tilstand er: for stram arm og svulst i højre overarm, men 1866 erklæres han som nævnt igen tjenstdygtig. 1875 slettes han af lægdsrullen.

Jens Hansen blev i København nogle år.

Ifølge Holmens kirkebog viet 22. september 1872.

Jens Hansen 35 3/4 år, ungarl, arbejdsmand, Ny Kongensgade 5, f. 22. oktober 1836 i Mørke, og Ane Elisabeth Christiansen 28 1/4 år, pige, Rævegade 21, f. 18. marts 1844 i Skuldelev, Frederiksborg amt.

Forlovere: Detailhandler P.C. Almegaard, Borbergade 142 og arbejdsmand N.P. Olsen, Asylgade 14. Viet i kirken af hr. Prior.

Ane Elisabeth Christiansen var født 18. marts 1844 i Skuldelev og døbt i kirken den 12. maj som datter af husmand Christian Pedersen og hustru Kirsten Johansdatter i Skuldelev.

Faddere: Indsieder Lars Johansen, gårdmand Jacob Olsens kone, husmand Niels Hansens kone. Alle af Skuldelev.

Lisbeth, som hun blev kaldt, mistede sin far som 9-årig, men blev hjemme hos sin mor og stedfader til hun blev konfirmeret.

Ifølge hendes skudsmålsgang blev hun udskrevet af Skuldelev skole 7. april 1858 med karakter for kundskaber g.?, opførsel g. Skuldelev-Sælsø sogns forstanderskab 1. maj 1858, og Skuldelev præstegård 1. maj 1858:

Ane Elisabeth Christiansen er konfirmeret med ungdommen af Skuldelev sogn 11. april 1858 med tålelig gode religionskundskaber og har under forberedelse til konfirmation udvist et ros-værdigt forhold.

1. maj 1858 forlader Lisbeth så Skuldelev og kommer i tjeneste hos Lars Poulsen i Skibby. Her bliver hun et år og kommer så hos Niels Andersen, Manderup Mark i Skibby, og her bliver hun til 1. maj 1862. Derefter vender hun tilbage til Skuldelev, hvor hun tjener hos Hans

Chr. Andreasen fra 62 til 1. maj 1865, så kommer hun i huset hos Anders Jensen i Skuldelev, hvor hun bliver til 1. november 1866.

Tjente derefter hos Jens Olsen i Skibby til 1. november 1868. Herfra kom hun hjem, gravid i 6. måned. Hun blev nu hjemme og fødte sin søn 7. februar 1869. Han blev døbt hjemme den 13. februar og fremstillet i Skuldelev kirke 14. marts som Johan Peter Christiansen, søn af ugift fruentimmer Ane Elisabeth Christiansen 25 år, steddatter af husmand i Skuldelev Thomas Pedersen, hvor hun for tiden er til huse. Udlagt barnefader: Ungkarl Anders Andreasen af Skibby.

1. maj 1869 rejste Ane Elisabeth til København, om hun havde sønnen med vides ikke, men han var i alle tilfælde ikke hos stedfaderen 1870. Fra maj 69 til september 70 var hun hos L.H. Levin i København, derfra kom hun som barnepige hos Kamma Christiansen født Hvid, Rosenvænget, Østerbro, hvor hun var til 1. august 1871, tjente derefter hos I. Brandt til 1. januar 1872 og endelig derfra til C. Holbøll, captain i Flåden, hvor hun blev kokkepige til hun blev gift. Når man giftede sig skulle man ikke længere have skudsmålsbog.

Efter ægteskabet ernærede Jens Hansen sig som arbejdsmand i København, hvor han 1873 boede Borgergade 48 og 1875 Fiskergade 7 5. og 1876 Fiskergade 4 A 5., og her blev de vist boende til de 7. januar 1878 rejste hjem til Nøkkentved, hvor de kom til at bo i aftægtsboligen til hans fars gård, som efter skik i denne slægt var overtaget af Jens' ældste broder.



Aftægtsboligen til Jens' fars gård i Nøkkentved. I forgrunden Jens' datter Caroline

Mærkeligt er det at se, at da Jens' oldeforældre døde fra den største gård i Nøkkentved, knap 10 tønder hartkorn, fik hans ældste søn gården, hvorfra en almindelig gårds jorde gik til den yngste, Jens' bedstefar. Da han døde fik den ældste søn gården, hvorfra gik jord til et boelsted til den yngste, Jens' far, og nu, da forældrene døde, fik ældste søn stedet, mens forældrenes aftægtsbolig gik til Jens, dog således at boligen, når de døde, skulle tilbage til den ældstes slægt.

Denne ordning, som var lovlig, når den rigtige aftægtskontrakt blev skrevet, skabte efter sigende forargelse hos de øvrige søskende, men jeg har aldrig hørt svigerfar beklage sig, men jeg ved at hans søstre ofte talte med deres børn om denne uretfærdighed.

Jens Hansen og hans kone blev boende i huset deres livstid.

1880 ved folketællingen ser det ud til at Jens var daglejer hos Christen på gården. Da var Johan Peter hjemme hos sin mor og stedfader sammen med sine 3 halvsøstre. Han var også hjemme, da han 1883 blev konfirmeret i Mørkøv kirke. Karakterer mg/mg. Her nævnes det, at han 19. juli 1869 var blevet vaccineret på Jægerspris, hvilket kunne tyde på, at han en tid har været på Jægerspris. Efter sin konfirmation blev han i Mørkøv til 1. maj 88, hvor han kom til Holbæk, derefter til Søstrup og så til Holbæk igen. 1888 havde han fået en søfartsbog, og sid-

ste gang vi finder ham nævnt her er 13. marts 1897, hvor der i lægdsrullen står: mødte ei. Vi ved at han tog til Amerika, hvorfra han en gang omkring 1908-10 skrev til sin ældste halv søster, men i familien blev han aldrig nævnt, fordi hans stedfader ikke kunne lide ham. Heller ikke Tages far nævnte ham nogensinde, og vi fandt det først, da vi begyndte at forske.



Jens og Ane, fotograferet i slutningen af 1890'erne

Ane Elisabeth Christiansen døde den 25. september 1906 i Nøkkentved og blev begravet på Mørkøv kirkegård 1. oktober, 62 år.

Jens Hansen blev boende i huset sammen med sin ældste datter, der ikke var rask, men længe før var Jens holdt op med at arbejde for broderen. Allerede 1890 arbejdede han i Sdr. Jernløse på Knabstrupgård.

1901 angives det, at han har 1 times gang til og fra arbejde og endnu 1911 er han i Knabstrup. Det år hans kone døde blev det i Krigsministeriet bestemt, at alle levende veteraner fra 1866 skulle årlig have 100 kr. som Veterangave. I vore ører lyder det af lidt, men de fleste, der fik det, havde aldrig før set en 100-kroneseddel. Dengang var en dagløn 96 ører.

Jens Hansen modtog pengene hvert år til nytår i 18 år. Han døde den 28. juni 1924 i Nøkkentved og blev begravet på Mørkøv kirkegård den 6. juni, 87 år gl., men datteren Caroline fik vist lov at blive boende så længe hun levede, men hun betalte vist husleje. Efter hendes død brændte huset, som vi har flere billeder af, og som Tage lavede et maleri af. Det har vi også.

Jens Hansen og Ane Elisabeth fik i deres ægteskab 6 børn:

A. Karen Kirstine Caroline Hansen f. 25. juni 1873 i Borgergade 48 og hjemmedøbt 7. september 1873 af pastor J. Nielsen. Dåben stadfæstet i Skt. Pouls kirke 11. januar 1874, faddere var forældrene.

Hun blev konfirmeret 20. september 1887 i Mørkøv kirke. Karakterer mg/mg.

Da hun nåede omkring konfirmationsalderen holdt hun op med at vokse, og fra den tid fik hun fattighjælp, fordi hun var uarbejdsdygtig.

Hvad hun fejlede vidste familien ikke, men efter hvad jeg har forstået var hun forstandsmæssigt normal.

B. Hansine Marie Hansen var født 28. april 1875 i Fiskergade 7 5. og døbt i Skt. Johannes kirke i København som datter af arbejdsmand Jens Hansen og hustru.

Faddere var moderen og madam Scheibel (nok jordmoderen) samt arbejdsmand Lars Christiansen (morbroder).

Hansine blev konfirmeret i Mørkøv kirke 14. april 1889. Karakterer gx/mg. Hun blev vist aldrig gift og var efter sigende ret strid. Hun var en tid i forretningen hos svigerfar og svigermor, men blev af for mig ukendte årsager, så fornærmet, at hun forbød H.C. at vise sig ved hendes begravelse, hvilket var let at overholde, da hun overlevede ham en del år, men mødte dybt sørgende op til hans begravelse. Den eneste gang jeg har set hende.

Hun havde en tid vaskeri i Schleppegrelsgade nr. 7 og senere på Kirkegårdsvej.

Hun døde her i København i 1960-erne.

Hun efterlod sig en søn Børge Andersen. Han var nok født omkring 1900-1905.

Ham var vi somme tider sammen med hos Tages broder Ejnar, og det er Børge, der har fortalt, at hans mor havde fået brev fra sin halvbroder i Amerika. Børge var ugift og døde i 70-erne.

C. Hilda Augusta Hansen f. 21. marts 1878 i Nøkkentved og døbt i Mørkøv kirke 7. juli.

Faddere: Moderen selv, boelsmand Christen Hansen (farbroder), væver Niels Hansen af Nøkkentved og ungkarl Christen Larsen af Tingtved.

Augusta blev konfirmeret i Mørkøv 1892 og kom vistnok ret tidligt til København. Hun blev gift. Hendes mand hed Alfred Jensen. De havde en have ude på Bulbjergvej ved siden af svigerfar og svigermor, og det var deres hund, der holdt en tyv op en hel nat. Tyven var gået ind i svigerfars have, der var beplantet med en mængde gule tulipaner, og her plukkede alt hvad han kunne have, men da han ville ud, stod hunden der, så han måtte stå op af muren hele natten, og om morgenen måtte han aflevere hele byttet til Alfred, der lod ham gå i den formening, at han sikkert aldrig mere ville vove sig ind i haverne.

Jeg har aldrig set Alfred. han var død før jeg kom ind i familien og efter hans død kom Augusta kun sammen med Hansine, men hende så jeg en enkelt gang hos Emma og ligeledes til svigerfars begravelse.

Jeg mener at Augusta i mange år boede på Gammel Køge Landevej 241? Hun døde nok også i 60-erne.

Alfred Jensen og Augusta havde mindst 2 børn:

1. Kamma Jensen. Hun var mindst 10 år ældre end Tage, altså født før 1910 og jeg har hørt at hun havde 8 navne. Måske blev hun gift.

2. Ejgil Jensen ved jeg ikke noget om.

D. Emma Mathilde Hansen født 30. juni 1880 i Nøkkentved og døbt i Mørkøv 19. september 1880.

Faddere: Moderen selv, boelsmand Christen Hansen, væver Niels Hansen, husmand Lars Hansen. Alle af sognet.

Emma var den der var mest fremmedartet. Hendes søn Erik har fortalt mig, at hans mor-mor skulle have sagt til sine børn, at deres mørke hår og øjenbryn samt brede kindben stammede fra Kulsvierne, som hun stammede fra. Emma var meget dygtig og efter børnenes udtalelse også meget godt begavet. Hun blev gift med Hans Møller, der vist var ansat ved sporvejene. De boede vist på Amager de første år, og da gik Emma ud som rengøringskone for at fremme deres levestandard. Da jeg kom ind i familien boede de i eget hus i Brede, hvor jeg flere gange har været på besøg hos dem. De var et nydeligt gammelt par. Onkel Hans, som Tage kaldte ham, døde vist før svigerfar, og tante Emma kom i De gamle by, da hun ikke kunne klare sig selv mere. Her døde hun i 1967 og blev begravet 13. oktober.

Hans Møller og Emma fik i Deres ægteskab 3 børn:

1. Erik Møller

Var korrespondent hos Havemann, København. Hans kone Grethe havde sukkersyge og var depressiv. Hun døde i 1960-erne. Vi traf mange år senere Erik i Amager Revyen sammen med en meget sød dame, som han var gift med eller boede sammen med. De boede på Amager. Erik havde 2 børn.

a. Flemming Møller, nok født i 40-erne. Han blev skolelærer i Vendsyssel, tror jeg. Han ringede en gang og kom sammen med sin faster Elisabeth for at høre lidt om slægten.

b. Vibeke Møller født

2. Robert Christian Møller f. 1908.

Efter sin konfirmation kom han i lære hos Bucka og Nissen og derefter i udlandet, han var den 1. fagmand inden for sit fag, der tog handelsfaglærereksamen i forskellige fag og blev i årene 1936-45 lærer ved Købmandsskolen. 1945 blev han direktør for DIFA og ledede opbygningen af Europas største isenkramlager og havde forskellige tillidsposter.

Han døde vist ret pludselig i 1980 og blev begravet i maj måned 71 år gl.

Han var gift med Tove, en flot pige, jeg kun har set 1 gang hos Erik.

De havde 2 børn, men dem ved jeg ikke noget om, men vist 1 dreng og 1 pige.

3. Elisabeth Møller var den yngste af Hans og Emmas børn. Hende ved jeg meget lidt om, selv om hun har besøgt os på Strandboulevarden. Da var hun enke og boede vist i Virum. Hendes mand hed Carl Nielsen, men hans stilling kender jeg ikke, og om hun lever endnu ved jeg ikke.

De havde mindst 1 barn.

E. Hans Christian Hansen f. 2. februar 1883 = ane nr. 4.

F. Laura Marie Frederikke Hansen f. 5. februar 1887 i Nøkkentved og døbt i Mørkøv kirke 7. april.

Faddere: Moderen og husmand Mads Christian Andersen, tømrer Jacob Nielsen og ungkarl Ole Kristian Andersen, alle af sognet.

Hun var den eneste foruden Caroline, der ikke kom til København. Hun blev gift med Valdemar Conradsen og de boede i Slagelse i et hvidt hus med have.

Han var ansat på bryggeriet og de fleste troede, når de så ham, at han nok drak som en svamp, men han rørte aldrig øl eller spiritus, men han er den tykkeste mand, jeg har set, tror jeg.

Familien sagde at han nemt kunne spise en flæskesteg eller en gås alene og at han nok drak 1 spand vand om dagen. Både han og Laura var flinke og gæstfri mennesker. Tage og jeg overnattede der engang, da vi skulle til Jylland og gamle "Sofus" netop gik i stykker i Slagelse. Det var nok i 1946 eller 47. Svigerfar kom der ret ofte, da svigermor og hendes mand begge var døde. Laura selv blev meget gammel, omkring 100 år, har jeg hørt.

Laura og Valdemar Conradsen havde mindst 4 børn.

1. Esther Conradsen f.

2. Henry Conradsen f.

Var gift tror jeg og boede i Slagelse.

3. Svend Conradsen f.

4. Verner Conradsen f.

10. Niels Andersen

Født 1844 i Beldringe sogn.

Død 1918 i København.

Viet 1871 i Trinitatis København til

11. Johanne Sidsine Jensen

Født 1846 i Thorup sogn.

Død 1888 i Brønshøj.

Niels Andersen blev født 29. august 1844 i Dyrlev og døbt i Beldringe kirke 29. september som søn af indsider Anders Jensen og hustru Kirstine Nielsdatter.

Faddere var tjenestepige Sidse Jensdatter i Udby præstegård bar barnet, pigen Kirstine Jensdatter, begge faderens søstre i Dyrlev, gårdm. Hans Jensen, Peder Nielsen og smed Ole Jacobsen, alle Dyrlev.

Udskrevet af Dyrlev skole (Rytterskole) med vidnesbyrd gode kundskaber og sædelige forhold og konfirmeret 5. oktober 1858. Til alters søndagen efter.

Bårse præstegård 11. oktober 1858

Peter Frederik Thayssen.

1. november kom han i tjeneste hos Lars Larsen i Bårse og blev der i 2 år. Herfra kom han til Jens Jensen i Grumløse, Udby sogn og så til Hans Jacobsen i Grumløse 2 år til 1864. Han var ikke med i krigen, men var hjemme i Beldringe til han 1. maj 1865 kom hos en Niels Andersen i Dyrlev. 20. januar 1866 blev han fæstet til herregården Beldringe og her fik han fra 1. maj 1866 til 1. november 1866 28 rdl. Underskrevet af forvalteren Chr. Juhlg.

Herefter angives: Har været i militærtjeneste og er nu anført afgang fra Beldringe sogn til Frederiksberg ved København.

Bårse 12. august 1868 Schouby.

Tilgang Frederiksberg 28. august 1868.

Tjent 1. august 1868 til 1. november 68 hos Joh. Kattenstick, Mariendal. Fra Frederiksberg til station 3 23. november 1868. København. Tjent 1. maj 1869 til 15. august 1870 hos E. Berg, København.

I Niels Andersens lægdsrulle, Beldringe sogn lægd 77-1858 med gl.nr. H 239, nyt 128. 61 3/4 tommer høj, ophold i lægdet. EK5 no. 317.

Session 1867 2. Bat. 30. maj 67. 10/67.

Overføres til København lægd 12 S367.

Lægdsrulle fra 1. udskrivningskreds 1868.

Lægd 12 S367 Anders Jensens Niels Andersen, kom fra Præstø amt 77/128 1867-13. Bat.

1. udsk.k.1.lægd.Kbh. S3666-1868 Niels Andersen. Bopæl St. Annæ 3 1.

5/5 1869 L. Kongensgade 15 st.

29/12 1869 St. Hansgade 10 3.

14/6 1870 L. Kongensgade 15 st.

15/8 1870 Borgergade 68 st.tv. i sidebygningen.

14/6 1871 Gothersgade 105 2.

11/11 1871 Borgergade 68 1. i sidebygningen.

11/11 1873 Borgergade 124 (sideb.) th.

8/10 1876 S.G. 124 (sideb.) S.G. = samme gade).

9/5 1877 S.G. 71 kælderen.

Anmærkninger: 29/12 1869 at ville vandre?

Anmærkninger: Indkaldt 14/6 70. Ej fundet ifølge R. Efterlyst 14/6. I.O. udleveret ham 15/8 70, hjems. 1/8-71, Indkaldt 19/9 71, 1/1 75, 31/5 75, 6/6 76.

Efter sigende blev Niels Andersen efterlyst, fordi han ikke anede han skulle melde flytningen inden for samme område.



Niels Andersen

Efter folketællingen 1870 1. februar var han hos A.E.W. Berg, brændevinsbrænder i Lille Kongensgade 15, hvor han boede.

Ifølge Trinitatis kirkebog 1871 nr. 106.

Viet 6. august ungarl Niels Andersen 27 år, tjenestekarl, Gothersgade 105 B og pige Johanne Sidsine Jensen 25 år sm.st.

Forlovere: værtshusholder Peder Søren Andersen, Holmensgade 5 og værtshusholder Jens Andersen, Farvergade 12.

Johanne Sidsine Jensen blev født 12. juli 1846 i Store Carlsminde og døbt 19. juli i Thorup kirke som datter af husmand Jens Hansen og hustru Ane Jensdatter. Faddere var Ole Olesen, gårdmand hans hustru Johanne Jensd. af Vinderød, husmand Hans Bendtsen, Jens Jensen og Peder Jensen, alle St. Carlsminde.

1860 blev hun konfirmeret i Thorup kirke 30. september med karakterer: Kundskaber g., opførelse mg. og udskrevet af sognets offentlige skole, hvilket attesteres af C.P.B. Høeg, Thorup Præstegård 6. marts 1863.

Ifølge skudsmålsbog: Johanne Sidsine Jensen har tjent mig fra 1. maj 1861 til 1. november 1862 og i den tid opført sig til min tilfredshed.

Kikhavn 6. marts 1863 Ole Olesen.

Afgang til Melby sogn 29. marts 1863.

At Johanne Sidsine Jensen har været i lære hos mig fra marts 1863 til 1. januar 1866 og i den tid opført sig tro og lydige bevidnes af mig.

Væver Hans Jørgensen.

Herfra kom hun hjem og ernærede sig måske ved at væve for folk, men fra 1. maj 1868 var hun et år hos pastor Høeg i Thorup for så 1. maj 1869 at tage til København hvor hun havde fået tjeneste hos K.M.J. Søgaard, cand.juris til 1. maj 1871. Attesteret under Justitsministeriet.



Johanne Sidsine Jensen,
fotograferet omkring 1870

Karl Martin Julius Søgård boede i St. Kongensgade 108 stueetagen II. familie, Opfostringshuset. Da Johanne kom der som pige var han 38 år, hans kone 50, desuden var hendes 2 sønner på 19 og 17 år samt deres fælles datter Laura på 7 år. Hos dem blev Johanne til hun giftede sig med Niels Andersen.

Da Johanne og Niels Andersen blev gift skiftede de hurtigt adresse de første år. Deres første barn blev født i Borgergade 68 i 1872. 1873 boede de i Borgergade 124 og her bliver de til ca. 1878.

I et par år ved jeg ikke hvor de boede, men 1881 bor de i Nansensgade 17. 1885 Frederikssundsvej 38 og derefter Frederikssundsvej 56, hvor de boede 1888, da Johanne Sidsine Andersen, født Jensen Niels Andersens hustru døde 30. marts 1888, begravet i Brønshøj 6. april, 41 år gl.

I Københavns amts nordre birks dødsanmeldelsesprotokol Løbenr. 553 har H. Larsens hustru anmeldt, at Niels Andersens hustru Johanne Serine! af Utterslev mark døde 30. marts og efterlader sig intet. Af de 6 børn hun var mor til døde de 2 som små, men om de var døde før eller efter moderen ved jeg ikke. Men nu blev børnene anbragt rundt omkring for han kunne selvfølgelig ikke passe dem, og han havde vist nok en kort tid en husholder, men det gik slet ikke. Og få år efter giftede Niels Andersen sig igen men angivelserne er lidt rykket, dog hvis det er rigtigt at hun kom til København 1892, må det nok være året. Men Politiets Registerblade (stadsarkivet) angiver følgende udarbejdet 1. maj 1891 Niels Andersen, fabriksarbejder f. 29. maj 1845 i Dyrløv, gift med Dorthea Ane Marie f. i Toftkær 28. maj 1848 og hjemmeværende børn mellem 10 og 14 år var Ella Johanne Elisabeth f. 11. maj 1885.

Dorthea Ane Marie Hansen f. 28. maj 1848 i Toftkær Smidstrup sogn, kom til København 1892 (1894).

Søn: William Andrea Sørensen f. 26. januar 1888 i Hornstrup.

Niels Andersen melder bopæl: 1. november 1891 fra H.C. Andersensgade 7 1. til Nørregade 40 3. og 1. maj 1895 tilbage til H.C. Andersensgade 7 1. men her angives det at deres forrige adresse i 1893 var Smedegade 12 for dem begge, også 1. april 1894, men da er det kun Dorthea Sørensen (kalder hun sig) der bor her (sønnen nævnes ikke fordi børn under 10 år skulle ikke registreres hos politiet).

Folketællingen 1. februar 1901 fra H.C. Andersensgade 7 sidehus giver følgende oplysninger 1. sal.

Niels Andersen f. 29. august 1844 i Beldringe, husfader, cacaobrænder på fabrikken Elisabeths minde. Kom til kommunen 1894, gift 1894.

Dorthea Ane Marie Andersen f. 28. maj 1848 i Toftkær, husmoder, kom her 1894.

William Andreas Sørensen f. 26. januar 1888 i Hornstrup, barn.

Christian Jordan Lauritzen f. 7. marts 72 i Fåborg, logerende.

Karen Marie Nielsen f. 23. august 70 i Vallekilde, opvartningsfrøken.

Ved folketællingen 1906 1. februar boede familien Rørholmegade 15, matr.nr. 390 1.tv. og her blev de boende så længe han levede. I 1906 var kun hendes søn hjemme og kokkelev. Desuden havde de 3 logerende, en lokomotivfyrbøder, en cigarsorterer og en sømand.

Ved folketællingen 1911 nævnes det, at Niels Andersen kom til København 1867, var stadig på Elisabeths minde, Nørregade 39. Ingen børn var hjemme, men 2 logerende, nemlig en tjenestepige på Kommunehospitalet og en stud.jur. fra Randers.

Ifølge Sct. Andreas kirkes hovedministerialbog døde 11. februar 1918 på Kommunehospitalet arbejdsmand Niels Andersen begravet 17. februar på Brønshøj kirkegård, 74 år, gift med Ane Marie Hansen, Rørholmegade 15.

I kontraministerialbogen angives at han døde på Baldershospital og var 72 år.

I Dødebladene, Landsarkivet (nr. 3843) angives at han var født 1845 og at han og hans kone kun havde 1 barn.

Men i Københavns skiftekommissions Hvidebøger angives hun mødt 28. februar 1918 og her angives at Niels Andersen efterlod sig

1. Jens Peter Andersen.
2. Anna Margrethe Nielsen gift med portør Søren Nielsen.
3. Antonine Hansen gift med vaskerier Chr. Hansen.

4. Ella Andersen gift med tømrer William Andersen.

Alle børn af Johanne Sidsine idet ægteskabet med Dorthea var barnløst. Men efter aftale med børnene overtager de hans bo som selvskifte.

Alle underskriver. Adresse Rørholmegade 15 1.

Johanne Sidsine og Niels Andersen fik 6. børn.

A. Jens Peter Andersen blev født 1. april 1872 i Borberggade 68 og døbt i Sct. Pouls kirke 20. maj.

Fadderne var jomfru Marie Jensen, Johanne Andersen og faderen.

Peter, som han kaldtes, var hjemme vist til 1895. Han var fadder til søster Annas børn 1903 som forretningsbestyrer og 1908 som slagtersvend på Frederiksberg. Omkring år 1900 giftede hans sig med Ane Marie, der var født 10. december 1879 i Mørkøv.

1911 boede de på H.C. Ørstedsvej 60 D 2.th. og havde da 2 af deres 3 børn og hos dem boede svigermor hans søster Antonine.

Her angives Jens Peter som slagtersvend, Københavns kødkontrol. 1917 benævnes han laboratoriebetjent, og han blev fast ved kødkontrollen til han blev pensioneret.

Han døde i 1957 og blev begravet på sin fødselsdag den 1. april. Da boede de i Valby på Kjeldsgårdsvej.

Ane Marie eller tante Marie, som vi kaldte hende, levede flere år efter og de sidste år boede Rosa, deres datter vist hos hende. Hun blev ligesom onkel Peter begravet på Vestre Kirkegård.

Ane Marie og Jens Peter Andersen fik 3 børn.

1. Johanne Christine Andersen f. 10. april 1901 i København. Hun blev gift med gartneren i Avedøre, Sophus Klarskov, en lille flink og dygtig mand, som vi bl.a. var samme med ved festlige lejligheder, når de gamle i familien holdt fest. De fik 2 børn:

a. Lis Klarskov blev vist skolelærer eller gift med en skolelærer.

b. en søn Klarskov. Jeg kan ikke huske, hvad han hed, men mon han ikke blev gartner som sin far.

2. Rosa Marie Andersen f. 2. juli 1903 i København. Hun blev ansat i Kgl. Brand forsikringsanstalt, hvor hun blev afdelingschef og så tog hun en ferietur til Rom, hvilket åbenbart var en sjældenhed. Tante Marie glemte aldrig at sige, at Rosa har været i Rom. Rosa giftede sig i 1940-erne med en direktør, tror jeg, der var vist først i halvfjerdsene. Han døde mange år før Rosa.

3. Else Andersen f. ca. 1908. Hun blev vist gift ret ung og var skilt før jeg kom ind i familien i 1945. Hendes 1. mand hed Henning og var meget afholdt af hele familien. Jeg tror han var direktør i en af vore store boglader. Også Else blev ved at hold meget af ham, men ægteskabet gik i stykker fordi han som ung var udsat for en ulykke og havde fået amputeret det ene ben, og da de først var gift, gik det hende på, at han hægtede benet af hver aften. Da hun blev skilt vendte forældrene hende ryggen i nogle år, for Else og Henning havde en søn på 6 syv år. Han kom på kostskole i Bagsværd og her var det forbudt at besøge børnene, men tante Marie tog derud 2 gange om ugen, og hun var lige glad med, hvad forstanderinden sagde, og til sidst sagde de ikke noget. 2. gang blev Else gift med Henry, en bryggeriarbejder fra Carlsberg. Ham har jeg været sammen med hos onkel Peters. Et stort glad brød så han ud til at være. Ingen børn i 2. ægteskab.

Else og Hennings børn. Kun

- a. 1 søn. Kom som voksen til Sverige og blev vist gift derovre og så ud til at have det godt, da de var hjemme til guldbryllup hos onkel Peters og tante Marie.

B. Anna Kirstine Margrethe Andersen f. 10. december 1873 i Borgergade 124 og døbt 1. januar 1874 i Sct. Pouls kirke.

Faddere: Pige Dorthe Marie Jensen. Md. Ellen Kirstine Hansen og Hans Hansen samt faderen.

Mon ikke Anna blev hjemme og passede huset for faderen, da moderen døde, indtil hun selv stiftede hjem. 18. november 1898 blev hun gift i Fredericia Trinitatis med jernbaneportør Søren Anders Nielsen f. 18. november 1874 i Karlebo. De boede i Fredericia til år 1900, hvor han blev forflyttet til Asminderød, og her boede de vist nok til han blev pensioneret. Så flyttede de vist nok til København eller Frederiksberg. Anna døde på Kommunehospitalet i 1944-45, nok omkring nytår, hvor jeg som sygeplejerske her var med Tage inde at besøge hende på 1. afd. Hun døde af cancer.

Om hendes mand da var død, ved jeg ikke.

Jeg har aldrig set ham, men har billede af dem begge og flere af børnene.

Anna og Søren Nielsen fik 10 børn.

1. Anna Johanne Sophie Nielsen f. 7. april 1899 i Fredericia, hjemmedøbt 25. maj, i Trinitatis fremstillet 9. juli 1899. Konfirmeret i Asminderød kirke 5. oktober 1913.

Anna Johanne Sophie Nielsen fik mindst 1 barn.

- a. Knud Valdemar Nielsen f. 7. maj 1911 i Asminderød, døbt 28. august 1918 i Asminderød kirke, som søn af ugift Anna Johanne Sophie Nielsen, 19 år af Asminderød og udlagt barnefader ungarl, kommis Thuesen af København.

Faddere: Portør Søren Anders Nielsens hustru bar barnet. Øvrige var portør Nielsen, sporvognskonduktør Niels Peter Nielsen, København, arbejdsmand Anders Peter Nielsen.

Anm. 10-månedersdagen før fødselen opholdt moderen sig hos konditor Thuesen, Vesterbrogade 94, København.

Indtil Steinkes Socialreform 1933 skulle et barn forsørges af det sogn, hvor det var avlet, hvis det på et tidspunkt skulle have fattighjælp. Men det skulle Knud nu ikke. Han blev hos sin morfar og mormor, og Tage, jeres far, blev først klar over som voksen, at Knud ikke var Søren Nielsens søn. Knuds videre skæbne kendes ikke.

2. Marie Nielsine Andrea Nielsen f. 28. marts 1900 i Asminderød, døbt 24. juni i kirken. Konfirmeret 4. oktober 1914 i Asminderød.

3. Ingeborg Alvilda Elisabeth Nielsen f. 30. december 1901 i Asminderød, døbt 16. marts 1902.

Faddere: Pige Almine Christine Nielsen af Vexøbo bar, Pige Ella Johanne Elisabeth Andersen, Asminderød (moster) husejer Lars Christian Larsen, indsidder Anders Peter Nielsen, Fredensborg, ungt. Niels Peter Nielsen, Fredensborg.

4. Carla Gudrun Valborg Nielsen f. 3. marts 1903, hjemmedøbt 10. marts, fremstillet i Asminderød kirke 21. maj.

Faddere: Arbejdsmand Jørgen Larsens hustru af Asminderød bar, pige Ella Johanne Elisabeth Andersen af Asminderød stod hos. Arbejdsmand Jørgen Larsen, indsidder

Anders Peter Nielsen af Fredensborg (vistnok farfar), forretningsbestyrer Jens Peter Andersen, København (morbroder).

5. Aage Alfred Theodor Nielsen f. 7. juni 1904 i Asminderød, døbt 4. september i kirken.

Faddere: Moderen bar, pige Ella J.E. Andersen af Fredensborg stod hos, Anders Peter Nielsen og Niels Peter Nielsen bg. arbejdsmænd af Fredensborg og arbejdsm. Niels Andersen af København (morfar).

6. Harald Viggo Nielsen f. 14. juli 1908 i Asminderød, hjemmedøbt 19. august i kirke 18. oktober.

Død 1. februar 1909 begravet 7. februar på Asminderød kirkegård.

Faddere ved hans dåb var tømrer Kristian Oluf Olsens hustru af Frederiksværk bar, pige Antonine Marie Andersen, København (moster), arbejdsm. Anders Peter Nielsen, Fredensborg, tømrer Kr. Olsen, slagtersv. Jens Peter Andersen af Frederiksberg (morbroder).

7. Viggo Harald Nielsen f. 21. oktober 1909 i Asminderød, døbt 6. februar 1910 i kirken.

Faddere: Pige Ella Johanne Andersen, Asminderød, pige Antonine Marie Andersen, København, arbejdsm. Niels Peter Nielsen, København, tømrersv. Niels Villiam Andersen, Næstved (Ellas senere mand), smedsv. Peter Nielsen af Asminderød.

8. Else Margrethe Cecilie Nielsen f. 3. august 1912 døbt 29. september 1912 af sognepræsten i kirken.

Faddere: Moderen bar, pige Antonine Andersen af (Kbh.) Asminderød, arbm. Niels Andersen, København, ung. arbm. Niels Peter Nielsen, København, arbm. Anders Peter Nielsen af Asminderød.

Else Margrethe døde, så vidt vi ved, som barn.

9. Arne Erik Nielsen f. 14. juli 1915, døbt 27. oktober af sognepræsten i kirken.

Faddere: Moderen bar, pige Sofie Nielsen af Asminderød (søster), arbm. Anders P. Nielsen, Asminderød og barnets fader.

10. Else Cecilie Nielsen f. 13. december 1917, døbt 28. august 1918 af sognepræst grev Molkte i kirken.

Faddere: Moderen bar, Anna Johanne Sofie Nielsen af Asminderød, sporgvognskonduktør Niels Peter Nielsen, København, arbm. Anders P. Nielsen, Fredensborg og barnets fader.

Samme dag Sofies søn Knud blev døbt, og samme faddere.

C. Lauritz Anton Rervil Andersen, født 10. september 1876 i Borgergade 124, døbt 8. oktober i den katolsk-apostolske kirke.

Faddere: Peter Nielsen og forældrene.

Lauritz døde sandsynligvis som lille men hans død er ikke fundet. 1885 nævnes han ikke hos forældrene.

D. Theodora Andersen, født 1879.

Hendes dåb er ikke fundet, men hun er hjemme 1885 og findes så ikke nævnt mere. Hun er nok også død som lille.

E. Antonine Marie Olavia Andersen f. 1881 = Ane nr. 5.

F. Ella Johanne Elisabeth Andersen født 11. maj 1885, Frederikssundsvej 38 st., meldt til Sct. Stefans kirke men dåbsdato ikke angivet. Derimod skriver præsten: Navnet opgivet iflg. lov af 4. august 1857. Hører til den apostolske menighed. (Den var ikke anerkendt i Danmark).

Hun var hjemme hos faderen 1895, og hun har fortalt mig, at om morgenen, når hun skulle i skole, fik hun altid gammelt tørt brød, men hun var sikker på at hendes stedmoder og dennes søn guffede frist brød i sig når hun var gået. Så en dag glemte hun med vilje sit penalhus for at have noget at komme tilbage efter, og ganske rigtig, da hun kom stille ind, sad de 2 med nybagt brød fra bageren.

Straks efter sin konfirmation er Ella sikkert kommet til Asminderød, da hendes søster Anna kom dertil med familie. Hun boede der i alle tilfælde fra 1902-09, da hun var fadder til Annas børn.

Ifølge Karlebo Kirkebog viet 16. oktober 1910 Niels Villiam Andersen, ungarl af Næstved, søn af Niels Peter Andersen og h. Birthe Krestine Nielsen, født i Kirkelte 28. januar 1888 og Ella Johanne Elisabeth Andersen pige af Kirkelte, datter af Niels Andersen og h. Johanne Jensen, født i København 12. juli 1885 (det må være en skrivefejl, måske hendes dåbsdato).

Forlovere: Brudgommens fader og Søren Nielsen, portør af Fredensborg (hendes svoger). Tante Ella og onkel Villiam, som vi kaldte dem, boede vist det meste af deres tid på Amager, de sidste år i Østrigsgade. De havde sommerhus ved siden af svigerfar og svigermor fra 1942 ved Smidstrup strand. Tante Ella var i forretningen på Frederiksberg Allé 60 hos svigermor til hun blev pensionist.

Hun døde 1962 og blev begravet fra Sundby kirke 7. januar . Han blev over 90 år og boede sine sidste år sammen med en enke.

Ella og Niels Villiam Andersen fik 4 børn:

1. Robert Andersen f. 1911.

Han var håndværker og boede og bor vist endnu på Amager. Hans kone hedder Anna f. Glans. De har 1 barn.

a. Lisbeth Andersen født i februar 1950.

Hun er bankuddannet og ansat i en bank på Amager. Ugift.

2. Astrid Andersen f. ca. 1914.

Hun boede i mange år hjemme og var vist ansat hos Permin i Østergade. Hun overtog sommerhuset i Smidstrup, måske så snart det var færdigbygget. Hun blev gift, da hun var omkring 40 år og døde en halv snes år efter, også hendes mand døde ret tidligt. Deres sommerhus har Lisbeth Fla, mens hendes forældre har det 3. hus deroppe i Smidstrup. Astrid havde ingen børn.

3. Ejgil Andersen f. ca. 1917.

Han var uddannet smed, men læste efter han blev gift til ingeniør. Hans kone hedder Ulla. De boede som nygifte på Camilla Nielsensvej på Frederiksberg, men flyttede senere til Lyngby. De byggede i 50-erne et sommerhus på Krageredemarken i nærheden af de andre.

Ulla og Ejgil Andersen har 3 børn:

a. Birgit Andersen f. 1945.

Er læge, gift og boede nogle år i Irak men kom hjem i 70-erne og fik en søn. Mere vides ikke.

b. Erik Andersen f. 1950.

Han blev vist tømrer og læste nok videre til arkitekt? Mere vides ikke.

c. Bent Andersen f. 1952.

også Bent har vist en håndværksuddannelse.

4. Britta Andersen født 6. januar 1920.

Fritidspædagog. Gift med møbelsnedker Børge Lassen. Boede i mange år ved Valby station, men må på deres gamle dage være flyttet til Roskilde. Her døde Britta 14. april 1994, begravet 21. april. Om Børge lever vides ikke. Børge og Britta har 2 børn:

a. Vivi Lassen f. 15. juni 1942?

Hun blev gift og vistnok skilt. Har et barn.

b. Annie Lassen f. 1945.

Hun blev gift i Brøndbyøster kirke med Carsten Fink. De er begge nævnt i avisannoncen ved Brittias død og her nævnes følgende: Vivi og Annie, Carsten, Kristian, Jesper og Jon.

De 3 må vel være børnebørn og når Børge ikke nævnes, må han vel være død.



Poul Christian Pedersen

12. Poul Christian Pedersen

Født 1850 i Ydby sogn.

Død 1919 i Hvidbjerg sogn.

Viet 1878 i Hvidbjerg kirke til

13. Karen Jensine Pedersen

Født 1850 i Odby sogn.

Død 1926 i Søndbjerg sogn.

Poul Christian Pedersen, senere kaldenavn Kristian i Jegbjerg, blev født 18. maj 1850 i et lille hus i Dover by, Ydby sogn.

På grund af sygdom blev han hjemmedøbt 23. maj af skolelærer Nordby. Dåben blev konfirmeret i Ydby kirke 26. maj, søn af indsidder Peder Jensen og hustru Christiane Povelstdatter af Dover.

Faddere: Tjenestepige Sophie Catharine Christensdatter, pigen Margrethe Nielsdatter, N. Jensen, P. Simonsgård, Jens Christensen og Niels Jensen, alle af Dover.

Før Poul Christian var 5 år var forældrene flyttet til Barslev i Hvidbjerg sogn og her fik han sin skolegang; men kort før hans konfirmation flyttede forældrene til Egebjerg. Han blev konfirmeret 3. april 1864 som søn af husmand Peder Jensen og hustru i Egebjerg. Da han på det tidspunkt ikke var fyldt 14 år måtte han have biskoppelig tilladelse, bevilget 11. februar. På den tid fik man karakter ved konfirmation og Poul Christian fik i kundskaber mg og opførsel mg.

Soldat?

Selv om Poul Christian var søn af en vistnok fattig fisker og husmand, var han efter min fars beretning aldrig ude at tjene hos fremmede; men hjalp måske sin far med fiskeri.

30. oktober 1878 blev ungarl Poul Christian Pedersen, 28 år og fisker i Egebjerg, viet i Hvidbjerg kirke til pigen Karen Jensine Pedersen 28 år og datter af gårdmand Peder Sørensen af Bjørndal. Forlovere var fædrene. Karen Jensine Pedersen var født 30. juli 1850 og hjemmedøbt samme dag på grund af sygdom. Dåben blev konfirmeret i Odby kirke 13. oktober 1850. Hun var datter af gårdejer i Bjørndal Peder Sørensen og hustru Kirsten Marie Chrestensdatter. Gårdmand Niels Nielsens kone i Helligkilde Maren Chrestensdatter (moderens søster) bar barnet.

Faddere: gårdmænd i Odby Niels Dueholm (moderens halvsøsters mand) og Anders Hebsgård (moderens broder), gårdmand i Bjørndal Jens Madsen samt dennes hustru Sidsel Kathrine Pedersen (vistnok moderens søsterdatter?).

Karen eller Kåren, som hun blev kaldt, mistede sin mor og sin ældste søster da hun var 13 år, så det var vel farmoderen, som boede på gården, der tog sig af husholdning de første år til den næstældste datter giftede sig.

Karen blev konfirmeret i Odby kirke første søndag efter påske (23/4) 1865 med karakter mg+. Hun skal efter beretning fra hendes nevøs kone (Trine Hebsgård) have været meget smuk i sine unge dage (se billede) og været en af de mest velklædte i sognet. Trine: "Hun havde 6 skørter på til gilden, hvad ikke andre kunne præstere". (Des flere des fornemmere).



Karen Jensine Pedersen

Man kan da undre sig over at denne kønne velbegavede og velstillede unge pige faldt for en fattig, omend rar og pæn fisker, som hun, hvis moderen havde levet, nok aldrig havde fået lov at gifte sig med. Når børnene spurgte hende, hvordan det egentlig var gået til svarede hun: "Man kan kæmpe og stride imod så meget det skal være, men den man skal have, får man".

De første 2 år efter brylluppet boede Kristian og Kåren i et lille bitte hus sammen med hans far og mor, og her fødtes deres første barn, der blev opkaldt efter hans far; men før min far blev født, havde de fået bygget et lidt større og bedre hus ved siden af. Det kostede 800 kr. og blev opført af teglsten, efter sigende for Karens mødrene arv?

Huset lå på matr.nr. 1 b? Egebjerg by og til huset hørte et lille engskifte, som hans far havde købt. Her blev de boende til Christian døde og fra den tid findes følgende folketællinger:

1/2 1890 Egebjerg by, 1 hus

Christiane Poulsen 76 år, enke, f. i Bedsted

Poul Christian Pedersen 39 år, f. i Dover, fisker

Karen Jensine Pedersen 39 år, f. i Bjørndal h.kone

Peder Jensen Pedersen 10 år, f. i Egebjerg

Peter Sørensen Pedersen 9 år, f. i Egebjerg

Christiane Pedersen 6 år, f. i Egebjerg

Kjesten Marie Pedersen 4 år, f. i Egebjerg

Sidsel Cathrine Pedersen 3 år, f. i Egebjerg



Huset i Egebjerg By

1/2 1901 matr.nr. 1 b af Egebjerg

Poul Christian Pedersen f. 18/5 1850 i Ydby, fisker

Kom fra Ydby til sognet 1854, gift 1878, 6 levende, 1 dødt barn.

Karen Jensine Pedersen f. 30/7 1850 i Odby

Kom her til sognet 1878.

Peder Jensen Pedersen f. 7/9 1879 i Hvidbjerg s. fisker

Peter Sørensen Pedersen f. 4/9 1880 i Hvidbjerg s. fisker

Sidsel Katrine Pedersen f. 12/1 1887 i Hvidbjerg s. deres børn

Marie Pedersen f. 29/9 1891 i Hvidbjerg s.

Kristiane Poulsen f. 15/1 1814 i Bedsted. Kom her til sognet 1854, slægtning, får aldersunderstøttelse, gift 1846, enke 1881. Har 2 levende og ingen døde børn.

1/2 1906 Egebjerg matr.nr. 1 b

Poul Christian Pedersen f. 12/5 1850 gift husejer og fisker

Karen Jensine Pedersen f. 30/7 1850 gift husmoder, husflidsarbejder

Peder Jensen Pedersen f. 7/9 1879 barn, fisker

Peder Sørensen Pedersen f. 4/9 1880 barn, fisker

Midlertidig fraværende: Marie Pedersen f. 29/9 1891, barn, tj.pige, midlertidig i Hvidbjerg.

1/2 1911 folketælling Egebjerg by matr.nr. 1 b

1. Poul Chr. Pedersen 18/5 1850 i Ydby, kom til sognet 1862, fisker.

Karen Jensine Pedersen f. 30/7 1850 i Odby kom her 1878, husmoder.

Poul Christian Pedersen døde dagen før nytårsaften den 30. december 1919 og blev begravet på Hvidbjerg kirkegård den 7. januar, 69 år gammel.

Kåren, hans kone, var ikke med til begravelsen, da hun var syg. Hun led meget af astma, og når hun blev syg, gik der bud fra Egebjerg til hendes to sønner ved Tambohus, og tit kunne de med deres omsorgsfulde måde at tage hende på, deres festlige humør, få hende til at glemme sin sygdom.

Efter hendes svigerdøtres udsagn var hun en rank og meget stolt kvinde, som svigerdøtrene åbenbart havde stor respekt for, og de undrede sig altid over, at hendes børn var opdraget til at tiltale deres forældre med I og ikke du, som andre jævnaldrende børn.

En historie som min far har fortalt om sin mor, som han holdt umådelig meget af, fortæller lidt om hendes psyke.

Mens de 2 voksne sønner var hjemme, kom deres mor til fra en stol at træde ned i en gryde med "kogende hedt" vand. Hendes skrig fik sønnerne, der stod i stuen ved siden af, til omgående at indfinde sig, og da de blev klar over, hvad der var sket, greb en af dem en saks for at klippe strømpen op, så de ikke skulle ødelægge benet mere end nødvendigt; men så stoppede Karen sin jammer og sagde: "Hov, hov vent nu lidt". Far stak da en finger og derefter hele hånden ned i gryden, og han påstod altid med et smil senere, at vandet kun var lunkent.

Efter at hendes mand var død, flyttede hun fra huset i Egebjerg, hvor hun var ked af at bo alene, til Søndbjerg, hvor hun boede i et værelse hos sin datter Sidsel Cathrine til sin død. Hun døde den 20. marts 1926, og hun blev da kørt til nabogården, hvor hun stod i entreen til hun den 26. marts blev begravet på Hvidbjerg kirkegård ved siden af sin mand, 75 år gammel.

Jeg var næsten 7 år, da hun døde, og jeg husker hende svagt. Hun tog ofte os børn på skødet og lærte os forskellige børmerim og remser.

Noget let liv har hun sikkert ikke haft, og stolt har hun nok også været, men hun fik den mand, hun holdt af; men hvordan han var har jeg kun hørt lidt om. Det var nok hende, der førte det store ord; men vellidt og respekteret var han, religiøs og mente selv, at han havde oplevet en del varsler, bl.a. at brædderne til hans lille piges kiste blev smidt i land, som de blev det, da hun var død.

Poul Christian Pedersen og Karen Jensine fik i deres ægteskab 7 børn:

A. Peder Jensen Pedersen født 7. september 1879 i Egebjerg, hjemmedøbt 9. september og fremstillet i Hvidbjerg kirke 9. oktober, båret af moderen selv.

Faddere: Faderen samt gårdmand Peter Langgård af Bjørndal (moderens svoger), husmand Chresten Krabbe Riis af Egebjerg og husmand Jens Christian Pedersens kone af Bjørndal.

Blev fisker, bosat ved Tambohus matr.nr. 16 b.

Gift ca. 1907 med Anine Marie Pedersen f. 6. august 1882 i Højslev sogn, Fjends herred, Viborg amt som datter af gårdejer af Bækgård i Vinkel Jørgen Pedersen (f. 1845 i Alsted, Mors) og hustru Else Marie Pedersen (f. 1853 i Vinkel, Højslev).

Peder Jensen Pedersen døde 12. marts 1951 ved Tambohus. Efter hans død boede Marie, som hustruen kaldtes, i huset, til hun kom på De Gamles Hjem i Hvidbjerg. Hun døde 21. oktober 1968. Begge ligger begravet på Søndbjerg kirkegård.

- Børn: 1. Emilie Pedersen f. 24. april 1908, gift med Carl Willadsen, boelsmand i Torp, Lyngs sogn. Flere børn bl.a. Flemming, Edith og Esther.
2. Ejnar Pedersen f. 14. august 1909, fisker ved Tambohus gift ca. 1935 med Rig-
mor død 1995.
Et barn: Aase f. ca. 1936. Skilt, ingen børn.
3. Holger Pedersen f. 1912 død 3. juli 1975 i Hvidbjerg by og sogn.
Ølhandler i Hvidbjerg gift ca. 1932 med Clara Andersen,
Børn:
a. Henny f. ca. 1935 gift med Knud
b. Kurt f. ca. 1943 gift med Grethe
c. Anna-Lis f. ca. 1948 gift med Bent
4. Asta Pedersen f. 11. august 1914 død 11. juni 1938.
Var mongol, hjemme hos forældrene til sin død.

B. Peder Sørensen Pedersen f. 4. september 1880 = ane nr. 6.

C. Kirsten Marie Pedersen f. 16. august 1882 og døbt 20. august, opkaldt efter sin mormor.
Båret til dåben af pigen Kirsten Marie Nielsen af Hvidbjerg (barnets kusine).
Faddere: Barnets far samt gdr. Peder Sørensen af Uglev (morfar) husmand Kresten Krabbe Riis og kone Ane Nielsen af Egebjerg. Kirsten Marie døde 13. marts 1885 og i forbindelse hermed blev følgende kistebrev skrevet: I denne lille kiste hviler støvet af dette kjære pigebarn af ægtefolkene Poul Christian Pedersen af Egebjerg, som herren i sin uransagelige visdom kaldte hjem efter en 14 dages hårde lidelser, født 16. august 1882, død 12. marts 85, altså omtrent 2 ½ år gammel. Dette himmelsalige barn - Kirsten Marie Pedersen - hvor forunderlig herre er dog dine veje.
Vi kan ikke få se din visdom og råd.
Du tog dette barn til din himmelske pleje, og frelste det ud; thi du elsker de små.
Ja gid vi dannes til små børn så var vor vandring så saligen endt.
Vi under frelserens vinger vi hviler,
så er jo nåde kenten os sendt.
For fader og moder, familie tillige som her ved dets bære i dag monne stå I søger vel også derefter og higer,
den evige krone I og kunne få.
Den søndrer end skjeret for alle i sorgen fra evighedshjemmet vi sporer en fred, thi Jesus alene derfor er os borgen.
Vi hist da må samles med dem vi har kjær.
Nåde være med din sjæl.
Tilføjet med blyant: Poul Kristian Pedersen, Egebjerg
Brevet er overladt mig af min far, P. S. Pedersen.

D. Christjane Pedersen f. 3. oktober 1883, hjemmedøbt 5. oktober, fremstillet i kirken 23. december 1883, båret af pigen Christine Nielsen af Hvidbjerg (barnets kusine) Faddere: Faderen samt husmand Chr. Krabbe Riis og ungkarl Niels Nielsen, begge af Egebjerg samt pigen Kirsten Marie Nielsen af Hvidbjerg.

Christjane tjente nogle år på egnen men kom så til Odense, hvor hun var i tjeneste hos den samme i mange år. I 1930-erne kom hun tilbage til Thy og fik plads hos en enkemand Jens Overgård i Hurup. Han havde 2 voksne gifte sønner og var selv omkring de 70. Med ham blev hun gift efter hans ønske, for at sikre hende efter hans død. Han døde 15. februar

1960 og efterlod hende et hus og penge nok til at leve for. Hun døde på de gamles hjem i Hurup, og var de sidste par år hun levede fuldstændig senil. Hun blev den længstlevende af disse søskende. Hun døde 20. juli 1966 og blev begravet 23. juli.

Efter hendes død solgtes hendes hus, der var vurderet til 35.000 for 27.500 til salgsschauffør Carl Ejnar Krogh i Hurup. Arvingerne tilfaldt i alt 21.346,87 kr. som fordeltes mellem hendes søskendes børn.

Selv havde hun ingen børn.

E. Kirsten Marie Pedersen f. 13. november 1885 og hjemmedøbt 14. november, fremstillet i Hvidbjerg kirke 20. december 1885 og opkaldt efter sin samme år afdøde søster. Hun blev båret til dåben af moderen selv og faddere var sypige Kirsten Marie Nielsen i Nr. Hvidbjerg, faderen, samt husmand Chr. Riis i Egebjerg og ungkarl Peder Sørensen Pedersen i Uglev (barnets fætter). Kirsten Marie Pedersen blev gift med Christen Andersen søn fra matr.nr. 22 af Søndbjerg, vistnok kaldet Tømmermand. Hun døde fra 3 små børn, hvorefter han giftede sig 2. gang med Inger, en enke med en datter Sigrid. De boede i Has-sing, hvor Kirsten Marie vist også døde.

Oplysninger om hendes børn, da de 1967 arvede deres mors søster, hver fik 1.333,13 kr. = 1/5 af arven.

1. Aksel Andersen Vildsund. Han var vognmand og kørte på Thyholm med lastbil under krigen. Han døde på Hvidbjerg sygehus i 1984.

2. Fru Dagny Andersen på Balle-Skovgård, Silkeborg, arvede ligesom broderen 1967

3. Esther Andersen gift Hansen og boede 1967 i Snedsted. Hun har en datter Karen, som har boet i Uglev for nogle år siden; men om de to ældste har børn vides ikke.

F. Sidsel Katrine Pedersen f. 12. januar 1887, døbt 16. januar i Hvidbjerg kirke. Hun blev opkaldt efter sin afdøde moster, der igen var opkaldt efter sin mormor.

Sypige Stine Nielsen i Egebjerg bar hende og pigen Kirsten Marie Nielsen i Hvidbjerg fulgte med. Mandsfaddere: Faderen samt husmand Chresten Riis, Egebjerg og ungkarl Peder Sørensen Pedersen i Uglev. Sidsel Kathrine eller Kathrine, som hun blev kaldt blev gift i 1907 med Peder Vestergaard Nielsen f. 14. september 1882 i Hilleslev, søn af Søren Hunddahl Nielsen (f. 1849) og hustru Bodil Kirstine Larsen (f. 1863). De boede i Søndbjerg matr.nr. 6 g, men flyttede senere uden for byen til et boelssted (matr.nr. 9 c) Hun døde juni 1965, da var han død.

5 børn: 1. Sigvaldt Herman Vestergaard Nielsen. f. 19. januar 1909. Han overtog huset efter forældrene og døde ugift 1974.

2. Askov Vestergaard Nielsen f. ca. 1912. Udlært bager, gift og efter oplysninger i forbindelse med arv efter moster i 1967 gravemester i Gårde stationsby. 2 eller 3 børn. Hans kone hed Karen og var barnebarn af Ane og Poul Simonsen Jensen, matr.nr. 1 i Hellerød.

3. Clare Emilie Vestergård Nielsen f. 1915 gift Knudsen. Bopæl 1967 Kongensgade 4 A st.tv. Nørresundby. 2 drengebørn, den ældste døde som lille. Hun døde 1997.

4. Ketty Vestergaard Nielsen f. 25. januar 1920. Har arbejdet på netfabrik i Uglev. Nu i Uglev i "De Gamles Hjem". Ugift. Invalidepensionist.

5. Anna Vestergaard Nielsen f. 1925, kontorassistent. Bopæl 1967 Maren Hemmingsvej 17 1. Ålborg. Ugift, ingen børn.

G. Marie Pedersen f. 29. september 1891 og døbt i Hvidbjerg kirke 4. oktober, båret af Else Kirstine Pedersen. Faddere: Pigen Christiane Knudsen, snedkersvend Andreas Christensen og murer Godtfred Christensen, alle Hvidbjerg.

Marie blev gift i 1911 med en broder til Peder Sørensens kone (se 14 B) nemlig Anders Christian Nielsen. 9 børn. se 14 B.

14. Milter Nielsen

f. 1846 i Lime sogn.

Død 1921 i Sønderbjerg sogn.

Viet 1881 i Vestervig kirke til

15. Laurette Christensen

f. 1854 i Vestervig sogn.

Død 1947 i Sønderbjerg sogn.

Milter Nielsen blev født 16. december 1846 i Kaas Skovhus i Lime sogn, Rødding herred og døbt 26. december 1846 i Lime kirke, som søn af snedker Niels Christian Miltersen og hustru Bodil Cathrine Christensdatter i Kås Skovhus. Han blev båret til dåben af pigen Jensine Christiane Christensdatter (barnets moster). Faddere: Pigen Karen Nielsdatter af Husted, husmand Niels Pedersen af Husted, karlene Niels Clemmensen og Mikkel Poulsen, begge af Kås.

Her boede familien endnu, da Milter blev konfirmeret i Lime kirke ved forårskonfirmationen 1861. Karakter: Kundskaber g, opførsel mg.

Efter oplysning fra hans datter, min mor, kom Milter i tjeneste i et farveri ved Skive. Her blev han engang sendt til en kro uden for Skive efter penge. En vagabond, der havde siddet på kroen og set det, passede ham op ved en korsvej, men da Milter så ham, stak han tværs over en græsmark, fordi han var bange for at den fremmede ville overfalde ham og kom derfor godt hjem med pengene.

Milter blev marinesoldat og sejlede med fregatten Jylland. Var bl.a. på et togt til Frankrig, hvor de ikke var i land i 18 døgn på grund af storm, og de var nær forlist på turen.

En tid var Milter hos sin broder Christen i Valby (mon ikke i Hvidovre?) og kørte mælk; men han havde det ikke ret godt der, og vendte tilbage til Jylland og kom nok derefter til Helleris Møllegård, hvortil han kom før 1870 hos Anders Christian Mogensen og Johanne Jensdatter. Sidstnævntes farbroder havde været gift med Milters faster. De syntes så godt om Milter, at de tilbød ham at købe gården billigt. Hvis han hellere ville uddannes som kunstmaler, hvad han efter sigende havde evner til, så ville de betale for hans ophold på Kunstakademiet i København, men Milter foretrak det sikre. Han overtog gården 1879, da manden på Helleris Møllegård var død uden livsarvinger. Han betalte arv til enkelte familiemedlemmer og fik Johanne Jensdatter på aftægt.

4. november 1881 blev Milter Nielsen gift i Vestervig kirke med Laurette Christensen. Brylluppet der blev holdt hos hendes forældre varede tre dage.

Laurette eller Laura, som hun blev kaldt, var født 22. september 1854, hjemmedøbt 4. oktober formedelst sygdom og fremstillet i kirken 19. november, som datter af gårdmand og lods Christen Nielsen Bagger og hustru Ane Kirstine Laursdatter af Spolum (de boede på Midholm gård i Randrup).

Faddere: Pige og væverske Kirsten Chrestensdatter af Villerup, pige og væverske Christine Johannesen af Horsfeld, husmand Peder Jensen af Spolum, indsidder Peder Sørensen i Villerup og tjenestekarl Mickel Christensen af Refs.

Laura oplevede krigen 1864 og fortalte senere ofte om forskellige begivenheder fra den gang. Især da tyskerne kom og hentede gårdmændenes heste, som de på Midholmgård gemte bag et halmgulv og derfor beholdt. Andre var ikke så heldige. Hun huskede også tydeligt et besøg i Vestervig af kong Frederik den 7. og grevinde Danner. Da Laura var 12 år druknede hendes far. Hun fik så en stedfar, som børnene kom til at holde meget af. Han var meget god mod dem; men han led meget af tungsind. Da Laura var 20 år, kom sønnen fra Vestervig kloster, Poul Stockholm og friede til hende eller anholdte om hendes hånd, som det hed, og hendes ældste broder, Christen var rasende over at hun nægtede at tale med frieren.

Hun var meget forelsket i en mand, der held Slot; men hun havde det indtryk, at han var forelsket i søsteren Larsine, og da Laura kort efter var til marked i Vestervig traf hun Milter, der blev meget interesseret i den kønne friske pige. Han tog senere op og besøgte hendes hjem, friede og fik Lauras ja. En tid efter traf hun Slot, og hun fik nu klarhed over, at det var hende Slot ville have haft; men nu syntes hun ikke, hun kunne været bekendt at bryde med Milter, og giftede sig med ham. (fortalt af min mor).



Milter og Laurette, fotograferet 1889 med børnene (fra venstre) Nikoline, Ane Kirstine, Wilhelmine og Anders Kristian

Ægteskabet blev nok alligevel meget godt. Milter var vist ikke den store slider. Han var kunstnerisk anlagt og tog sig meget af børnene og havde forskellige tillidshverv, bl.a. i Sparekassen i Uglev. Laura var oppe kl. 4 om morgenen og regerede både ude og inde. Hun var et "jern", blev det altid sagt.

Hun fødte 7 børn og passede først gårdens aftægtskone til hun døde, og derefter sin mands moster til hun døde; men Milter var vist heller ikke så stærk og døde jo også mange år før sin kone.

Han døde 16. oktober 1921 og blev begravet 22. oktober på Søndbjerg kirkegård, 74 år gl.

Hun døde 92 år gammel 27. januar 1947, begravet 1. februar.

Da hendes søn Chresten, som havde overtaget gården rejste til København til mit bryllup 18. april 1946, stod Laura op om natten, fordi hun mente at høre uro i stalden. Hun faldt på vejen derud og brækkede lårbenet, og måtte ligge ude på den kolde gang til man fandt hende om morgenen. Hun blev lagt i seng uden at lægen gjorde noget for at få benet sat sammen. Det lange sengeleje gjorde hende efterhånden ret senil inden hun døde.



Helleriis Møllegaard. I forgrunden fra venstre Milter, Kresten, Anna, Laurette og Nikoline.

Både Milter og Laura var meget overtroiske og kendte både til varsler og hekse og troldkarle. Mange beretninger har deres børn og børnebørn hørt herom.

Han var nok en varm og meget børnevenlig natur, mens hun ikke var den der viste sine følelser. Jeg mindes aldrig, hun har taget nogen af os på skødet eller rørt os; men hun snakkede meget om død og ulykker, spæde altid folk døde ved enhver sygdom.

7 børn:

A. Ane Kirstine Nielsen f. 18. november 1882. Hjemmedøbt af sognepræsten 21. november, fremstillet i kirken 21. januar 1883.

Faddere: Pige Larsine Kristensen og Kirstine Kristensen, Vestervig (barnets moster) husmand Niels Kr. Jensen i Søndbjerg, faderen samt ungkarl Adolf Kristensen, Vestervig (morbroder).

Kirstine som hun blev kaldt var en tid i huset hos sin faster Wilhelmine i Støvring, en tid på Langå jernbanerestaurant og kom til København 1909.

Var hos muremester Larsen på Nørrevold, senere hos hans svigersøn Engelberg og hos familien Hannover. Hun havde 25 års medaljen for tro tjeneste. Hun var meget sparsom og meget skrap, men kunne aldrig sige nej, hvis nogen ville låne penge af hende, hvad mange benyttede sig af. Hun fik sin egen lejlighed i 1930-erne og blev boende der i Overgaden oven Vandet 100 A 4.th., Christianshavn resten af sit liv.

Hun døde på Sct. Elisabeth Hospital i april 1965 og blev derfra kørt til sit fødesogn Søndbjerg, hvor hun blev begravet. Ugift, ingen børn.

Den gamle kobber vinkande, og den høje skøre fajance storkevase fik Tage i fødselsdagsgave af moster. Begge dele arvede hun efter muremester Larsen, som hun holdt meget af.

B. Anders Kristian Nielsen f. 20. maj 1885. Hjemmedøbt 26. maj, fremstillet i kirke 2. august.

Faddere: Pigen Marie Kristensen, Vestervig (moster), gårdejer Peder Josefsens hustru i Søndbjerg, gårdejer Niels Kr. Kristensen og ungkarl Adolf Kristensen, Vestervig (morbroder), ungkarl Jens Nielsen, Lime på Salling (farbroder).

Blev sømand og fisker og boede mange forskellige steder. 1911 blev han gift med Marie Pedersen, en søster til vores far (12 g), f. 29. september 1891. Efter ca. 1927 boede de fast i Uglev.

Hun døde mange år før ham; vist i 1960-erne. Han blev vist nok 95 år og færdedes meget omkring på en trehjulet knallert til det sidst.

9 børn:

1. Laurette Nielsen, kaldet Laura, f. 1912 død i 1970-erne.

Gift med Hermann Andersen, bager i Gjettrup. 1 søn Jørgen Andersen.

2. Arthur Nielsen, død som spæd.

3. Karen Elvira Veronica Nielsen, kaldet Vera f. ca. 1915 død 12. februar 1956 i Lyngs gift med tømrer senere postbud Holger Mikkelsen 1936-37.

3 børn?

a. Margit Milther Mikkelsen, var 1967 gift Gade, bopæl Lyngs. Hendes mand druknede på fjorden.

b. Thorgny Milther Mikkelsen f. 27. april 1953, 1967 skoleelev i Lyngs. Gift med Gunhild se nr. 6 K 3.

4. Albert Milther Nielsen f. ca. 1916 var 1966 mekaniker, Østergade 29, Thisted. Gift 2 gange. Hans første hustru døde ganske ung.

Børn

a. Hardy Milther af 1. ægteskab og

b. Birger Milther og 1 barn mere.

I andet ægteskab? 4?

Død 17. juni 1993 i Østergade 29, Thisted. Begravet 22. juni. Hustru Ragnhild.
Efterlod sig 6 børn og 11 børnebørn.

5. Richardt Nielsen f. ca. 1917. 1967 vodbinder, Nedermosevej 49, Skagen.
Gift Børn?

6. Gerda Nielsen f. 17. december 1919. 1966 bopæl Vegger Kro, Vegger, gift Hoelgård.
Børn bl.a. tvillinger, hvoraf den ene døde som lille og måske et hold tvillinger mere.

7. Ingolf Nielsen f. ca. 1921. 1966 bopæl Kærmindevej 17, Sønderborg, tekstilarbejder,
gift, børn?

8. Leo Nielsen f. ca. 1923. Minkavler på Jegindø. Hans hustru døde ca. 1984. Børn?

9. Nancy Nielsen f. 1931, gift Nielsen, bopæl 1966 Krogh Meijersvej 36, Ulkebøl pr.
Sønderborg. Børn?

C. Nikoline Kathrine Nielsen f. 22. juni 1887, døbt 10. juli båret af Peder Josephsens hustru i
Nr. Rokkjær.

Faddere: Pigen Nielsine Kristensen, gårdejer Niels Kristian Kristensen samt ungarl
Adolf Kristensen Alle Vestervig samt gårdejer Niels Gade Kristensen i Hellerød.

Hun blev omkring 1917 gift med Andreas Jensen (nævnt i "Odgårdslægten") og boede
den første tid ved Tambohuse, hvor han vist nok fiskede. Derefter købte de
"Sparregården", den gård mine forældre senere overtog. Efter at hun døde omkring 1925
af cancer, giftede han sig 2. gang med Signe og fik en datter Tove. Efter Signes død blev
han gift med Louise, boede en tid i "Ørhøj" i Bedsted, men flyttede senere til Mors, hvor
han døde 26. januar 1969. Begravet på Solbjerg kirkegård. Nikoline fik 3 børn i sit ægte-
skab.

1. Milner Baltzer Jensen f. 1918, gift med. Anny i december 1944, gårdmand død i julen
1994. 5 børn.

a. Flemming f. 4. september 1945, gift 7. november 1970 med Birgit Marie, Smed,
bor i Tvis, 3 børn.

1) Rene f. 9. april 1971

2) Kent f. 8. januar 1979

3) Anita f. 24. august 1983

b. Ejvind f. 13. januar 1947, gift 1. gang 20. juli 1968 med Kirsten, skilt 12. april
1973. Bor i Ugerløse, slagteriarbejder i Ringsted. Gift 2. gang 19. juli 1975 med
Maibrit. 2 børn:

1) Martin f. 12. maj 1968

2) Jørgen f. 1. november 1969.

Begge hos moderen.

c. Magne f. 20. december 1948, gift 1. gang 6. april 1968 med Jessie, skilt 1972.
Gårdmand ved Skyum. Gift 2. gang 28. april 1984 med Jytte. 6 børn:

1) Tommy f. 15. februar 1968

2) Freddy f. 21. april 1972

- 3) Allan f. 21. april 1972
 4) Anders f. 5. juni 1973. Alle bor hos moderen.
 5) Ib f. 1. juli 1985
 6) Lau f. 28. april 1988
- d. Karsten f. 17. februar 1954, gift 1. august 1986 med Lone. 3 børn:
 1) Kim f. 9. februar 1981
 2) Lass f. 26. maj 1983
 3) Ina f. 4. juli 1988.
- e. Francy Maja f. 26. januar 1960. Bofællesskab med Hardy Grønbæk Nielsen nogle år. 2 børn. Gift 9. december 1989 med Karl Skaarup Hansen, gårdmand i Nors.
 1) Jarl f. 27. september 1984
 2) Percy f. 22. december 1986
 3) Isabella f. 26. maj 1990.
2. Niels Christian Jensen f. 1920, død 18. august 1951 på "Almegård", Højby, Sjælland. Væltede med en traktor, begravet på Bedsted kirkegård, Thy, boede i Tengslemark. Gift med Ruth Else Jensen 26. oktober 1944. 3 børn:
- a. Birthe Elise f. 27. april 1945, viet 6. juni 1963 til Erling Iversen. 4 børn:
 1) Niels Christian f. 23. oktober 1963
 2) Anette f. 19. juli 1965
 3) Ryan f. 18. juli 1969
 4) Lena f. 6. september 1974
- b. Erna Kathrine f. 13. september 1946, ugift.
- c. Anne Marie f. 26. maj 1949, gift 26. august 1972 med Carsten Mortensen. 2 børn
 1) Marie Louise f. 2. januar 1974
 2) Camilla f. 12. august 1976
3. Anna Laurette Vibeke Jensen f. 1923, gift 20. april 1946 med Ejner Christensen. De bor i Særslev på Fyn. Er pensioneret. 5 børn:
- a. Preben f. 29. april 1945, gift 12. maj 1967 med Anna Birthe. 3 børn:
 1) Poul f. 24. maj 1967
 2) Christian f. 21. august 1968
 3) Ann Kathrine f. 27. maj 1980
- b. Inge f. 8. oktober 1946 gift 3. maj 1969 med Jørn Christoffersen. 3 børn:
 1) Søren f. 16. oktober 1970
 2) Simon f. 24. oktober 1974
 3) Stine f. 11. december 1975
- c. Poul Erik f. 30. maj 1948, gift 25. marts 1972 med Ingelise. 2 børn:
 1) Klaus f. 25. december 1971
 2) Mikael f. 13. september 1974

- d. Bodil f. 12. november 1951, gift 19. april 1975 med Karsten Petersen. 2 børn:
1) Nicky f. 19. maj 1975
2) Rikke f. 7. april 1978
- e. Ritta f. 7. december 1953, gift 1. november 1975 med Peter Ulrich. 2 børn:
1) Daniel f. 4. marts 1976
2) Jacob f. 28. marts 1983

D. Wilhelmine Nielsen f. 6. december 1888 = ane nr. 7.

E. Kresten Bagger Nielsen f. 11. november 1891, døbt 22. november i kirken, båret af gård-ejer Mads Anton Andersens hustru i Søndbjerg.
Faddere: Pige Sidsel Kristensen i Hellerød, gårdejer Peder Josephsen i Søndbjerg (Rokkjær) ungarl Adolf Kristensen i Vestervig og ungarl Johannes Møller Andersen i Hellerød (Ørhøjgård).
Han overtog gården efter forældrene og havde den til 1960, hvor den blev overtaget af søstersønnen Erik Hove Andersen. Boede derefter i Søndbjerg matr.nr. 5 p. Var ugift og levede de sidste år på "De gamles hjem" i Uglev, og han blev vist ret senil på det sidste. Døde ca. 1980. Ingen børn.

F. Anna Johanne Dorthea Nielsen f. 28. maj 1897, døbt 7. juni, båret af Kr. Kristensens kone i Hellerød og Anna Dorthe Madsen, Randrup, Vestervig stod hos. Faddere: Barnets far samt Kr. Krestensen og Johannes Møller Andersen, gårdmænd i Hellerød. Barnet døde som lille.

G. Anna Johanne Dorthea Nielsen f. 7. juni 1899, døbt 25. juni båret af Kr. Kristensen Riis' hustru i Helliis og gårdejer Johannes Møller Andersens hustru i Hellerød stod hos (= barnets moster). Faddere: ovennævnte mænd.
Anna var hjemme hos moderen til hun blev gift, bortset fra ½ år i tjeneste hos en pastor Harbo og 3 måneders højskoleophold i Børkop. Hun blev gift med enkemand Mads Hove Andersen, søn af Mads Anthon Andersen omkring 1933. Han var sognefoged og døde ca. 1965. Efter den tid var hun ikke rigtig rask og hun døde vist en 5-6 år efter. 4 børn:

1. Det første barn dødfødt 1934.

2. Anton Milter Hove Andersen f. 17. april 1935 gift med Peder Riis' datter fra Semb. Er skolelærer i Holstebro, har 3 børn.

3. Bodil Hove Andersen f. 3. maj 1936, gift med Arne, gårdmand i Vildbjerg, hvor hun er lærerinde. 1 søn efter mange års ægteskab.

4. Erik Hove Andersen f. 1. september 1937. Han har sin mors fødegård "Helliis Møllegård". Er gift med Inger Marie, søster til broderen Antons kone. 3 børn:
a. Dorthe Hove Andersen, læge i Århus, gift.
b. Mads Hove Andersen, gårdmand på "Lille Helliis", gift.
c. en pige

TIP - OLDEFORÆLDRE

16. Hans Nielsen

Født 1796 i Mørke sogn.

Død 1872 i Mørke sogn.

Viet 1827 i Mørke kirke til

17. Karen Madsdatter

Født 1794 i Bjergby sogn.

Død 1870 i Mørke sogn.

Hans Nielsen blev født 4. august 1796 i Nøkkentved og hjemmedøbt 21. august som søn af gårdm. Niels Mikkelsen og hustru Ellen Jeppesdatter. 2. oktober blev han båret til Mørke kirke af pige Mette Pedersdatter fra Svindinge.

Faddere: Jørgen Johan fra Nøkkentved, Søren Thomsen i Dyrhavehuset, Peder Jensen fra Ventede og smed Thomas Lauritzen.

Hans Nielsen mistede sin far, da han var 3 år, og hans mor, der sad tilbage på den ene af de to største gårde i Nøkkentved (begge knap 10 tdr. hartkorn) giftede sig med sønnen fra den anden. Da denne døde i 1826, havde han ordnet alt med hensyn til arv, således at Hans, der var den yngste af to brødre fik 2 tdr. hartkorn, som han kunne bygge hus på, mens den ældste fik resten. Hans egen datter med Hans' mor fik ingen jord fra gården.

Skødet blev oprettet 27. februar 1825, tinglæst 6. marts 1826, matrikel nr. 3 b af Nøkkentved.

16. december 1827 viedes i Mørke (Mørkøv) kirke ungkarl Hans Nielsen 30 år og pige Karen Madsdatter 32 år. Forlovere gårdm. Niels Hansen i Nøkkentved og husmand Jens Mikkelsen i Ventede.

Karen Madsdatter var født 1794 i Bjergby og døbt i kirken 6. maj som uægte datter af Kirsten Chrestensdatter i Bjergby og udlagt barnefader Mads Olsen i Nøkkentved.

Faddere: Jeppe Jensens kone Augusta bar hende, Jens Vægter, Hans Jensens kone, unge Hans Jacobsens kone, Ole Bøjes kone.

Karen voksede op hos sin morfar og mormor i Bjergby under Bjergbygårdgods (se ane 70-71).

Karen og Hans Nielsen blev boende i Nøkkentved hele deres liv. Vi kan følge dem i folketællingerne.

18. februar 1834 Nøkkentved by 1 parcelsted.

Hans Nielsen 38 år boelsm., Karen Madsd. 40 år h.kone.

Kirsten 7 år, Niels 6 år, Ane Kathrine 4 år, Chresten 2 år, Anders 6 år (tvilling) 1 tjenestepige 25 år.

1. februar 1840. Her nævnes børnene Anders og Niels 11 år, Kirsten 12 år, Kresten 8 år, Ane Kathrine 9 år, Lars 5 år og Jens 4 år. 1 tjenestepige 20 år.

1. februar 1845. Børn hjemme: Niels og Anders 17 år, Kirsten 18 år, Kresten 13 år, Lars 10 år, Jens 9 år.

1860 var kun Anders og Ane Katrine hjemme.

1870 var Hans Nielsen og Karen Madsdatter kommet på aftægt hos sønnen Chresten der har overtaget gården, men stadig er ugift.

29. december 1870 døde Karen Madsdatter, begravet 6. januar 1871, 76 år, og 30. august 1872 døde aftægtsmand Hans Nielsen hos sin søn gårdm. Chresten Hansen i Nøkkentved, født samme sted, søn af gårdm. Niels Mikkelsen. Begravet 6. september på Mørkøv kirkegård 76 år gl.



Hans Nielsens hus matr.nr. 3 b af Nøkkentved

Karen og Hans Nielsen fik 9 børn, deraf 2 hold tvillinger:

A. Kirsten Hansen, født 30. december 1827 i Nøkkentved, døbt 2. januar 1828 hjemme, fremstillet i kirken 2. marts 1828. Husm. i Nøkkentved Jens Larsens datter Kirsten bar. Øvrige faddere: gårdm. Niels Hansen, Michel Nielsen (farbroder) af Nøkkentved og gårdm. Niels Larsen, Mørke. Kirsten blev konfirmeret i Bjergby 1842. Kundskaber gode og meget sædelig. Om gift vides ikke.

B. Niels Hansen og

C. Anders Hansen født 5. december 1828, døbt 7. december i kirken. Anders blev båret af smedens kone i Holmstrup Maren Jørgensdatter. Niels, den ældste, blev båret af gårdm. Niels Hansens datter Dorthe i Nøkkentved. Faddere til disse børn var gårdm. Mickel Nielsen, gårdm. Niels Hansen og husm. Jens Larsen, alle Nøkkentved. De blev konfirmeret i Mørke kirke 1843. Niels som den 1., hvilket var ensbetydende med at han var den dygtigste af drengene. Karakterer meget god og meget sædelig. Anders var nr. 6. Karakterer: god og meget sædelig.

Niels Hansen blev uddannet som væver. Ifølge lægdsrullen for Mørkøv lægd 30 nr. 39-19 1849 blev Niels soldat 5. januar 1850 ved 1. batt. efter liste med H. Skov 28/1852.

Ifølge Mørke kirkebog 1858: Viet ungkarl Niels Hansen 30 år væver i Bakkerup og enken Ellen Kirstine Madsen 33 år, enke efter skrædder Anders Nielsen i Mørke. Viet 1. juli 1858.

Niels var fadder til 2 af Jens Hansens børn: 8 C og D.

Om **Anders Hansen** haves ikke oplysninger efter hans konfirmation.

D. Ane Kathrine Hansen f. 29. januar 1831 i Nøkkentved, døbt 6. februar i Mørkøv kirke, opkaldt efter sin mormor, båret af afgangne boelsm. Jens Nielsens enke af Skjellingsted. Faddere: Husmændene Jens Larsen, Lars Nielsen af Nøkkentved og gårdm. Niels Larsen i Mørke.

Ved folketællingen 1860 var Ane Kathrine hjemme.

17. december 1861 viedes i Mørke kirke ungkarl og bager Søren Christensen af Mørke og pige Ane Cathrine Hansen 30 år af Nøkkentved.

Forlovere: Møller Frantz Nielsen af Frydendal og Anders Mikkelsen af Fauerbøl.

E. Chresten Hansen født 8. april 1832, døbt 27. maj i Mørke, båret af gårdm. Mickel Nielsens kone Mette Lisbeth Mortensdatter af Nøkkentved.

Faddere: Gårdm. Mickel Nielsen, husmændene Jens Larsen og Jens Adolfsen, rettet i en anden fortsat kirkebog til Niels Hansen, ligeledes rettet husm. Jens Larsen til gårdm. Niels Larsen.

Chresten Hansen konfirmeret som nr. 2 1846 i Bjergby. Karakterer: god/meget sædelig.

Chresten Hansen overtog gården efter faderen, der kom på aftægt hos ham. På gårdens jord lå det hus, som Jens Hansen (se ane nr. 8) senere beboede, det var måske bygget til aftægtsbolig. En sti gik fra en vist senere bygget lade ned til huset.

Chresten Hansen var første gang gift med Lucie Nielsen f. 1823 død 24. januar 1870 af tyfus, begravet 1. februar. Efterlod ingen børn, så vidt jeg ved. 26. november 1872 giftede Chresten Hansen sig i Mørkøv med Ane Marie Jensen f. 1844 i Særløse?

Ved folketællingen 1870 1. februar, den dag Lucie blev begravet, angives at Chresten Hansen har et plejebarn Hans Ole Hansen, 4 år f. på Orø, og foruden forældrene, der er aftægtsfolk, 1 tjenestekarl på 17 år.

1. februar 1880 nævnes hendes fødesogn som Undløse, men 1890 angives Særløse igen, så det er nok fødestedet.

I 1880 nævnes børnene: Anne Lucie 7 år, Karen Krestine 5 år, Anna Sofie 3 år og udøbt dreng 0 år, 1 karl.

1890 børnene: Anne Lucie 17, Sofie 13, Hans Christian 10 år, Lovise Marie 7 år og Johanne Juliane 3 år, 1 karl.

i 1898 døde Ane Marie Jensen.

1. februar 1901 folketælling Nøkkentved matr.nr. 3 b:

Kresten Hansen f. 8. april 1832 i Mørke, gårdejer, gift 1872, enke 1898, 5 levende og 1 dødt barn, Anna Lucie Hansen f. 31. januar 1873, Hans Christian f. 12. december 1879, Louise Marie f. 3. februar 1883, datter og syerske.

1911 er Anne Lucie, Anna Sophie og Hans Christian hjemme.

5. maj 1920 døde Chresten Hansen, forhenværende gårdmand i Nøkkentved, født sm.st., begravet 12. maj på Mørke sogns kirkegård, enkem. 2. gang, 88 år.

Det blev Chresten Hansens næst yngste datter der overtog gården, Luise Marie f. 3. februar 1883, kaldet Marie.

Om Chresten Hansen har foræret et af sine børn væk vides ikke, men det siges han har 5 levende og 1 dødt, men man savner 2 børn.

1. Anne Lucie Hansen f. 31. januar 1873, død 28. maj 1960 ugift.
Begravet i familiegravsted på Mørkøv kirkegård.

2. Karen Krestine f. 1874. Hun er kun nævnt i folketællingen 1880, mere vides ikke.

3. Anne Sophie Hansen f. 7. maj 1876, kaldet Sophie, død 1. juni 1944, ugift. I familiegravsted.

4. Hans Christian Hansen f. 12. december 1879. Han er hjemme endnu 1911, mere vides ikke.

5. Luise Marie Hansen f. 3. februar 1883, kaldet Marie.

Hun var måske bedst egnet til at tage sig af faderen. Omkring 1910 blev hun gift med Rasmus Pedersen f. 23. marts 1876 død 8. november 1846.

Marie døde 2. december 1958. Også de ligger i familiegravstedet, i midten, Lucie til venstre og Sofie til højre. Hos Rasmus Pedersen kom Tages far og mor tit på besøg efter at Caroline, svigerfars søster var død. Vi har mange billeder både af gården og aftægtsboligen. Maries 2 ugifte søstre blev vist boende på gården hele deres liv, men der blev også bygget flere længer til gården.

Rasmus Pedersen og Marie havde 3 børn.

a. Henry Pedersen. Det var vist ham, der overtog gården. Han ringede til Tage omkring 1990 og inviterede os derned. Han var nu flyttet til Mørkøv by og havde fået vort telefonnummer af Ruth, Rudolfs kone. Han ville gerne snakke slægt, men Tage fik aldrig taget sig sammen til det, fordi vi ikke mere havde bil. Om Henry lever endnu ved jeg ikke.

b. Juliane Pedersen. Hende ved jeg ikke noget om, navnet har Tage fortalt mig.

c. Eli Pedersen. Han var, så vidt jeg husker lige gammel med Tage, ellers ved jeg intet om ham.

Tage og jeg gik op til gården engang, hvor vi talte med en, nok Henry, om vi måtte gå ned og se det lille hus på marken. Det var desværre brændt, vist for flere år siden, men vi så da stedet, hvor det havde ligget.

6. Johanne Juliane Hansen født 1886. Hun er nævnt i folketællingen 1890, men ikke senere. Om det er hende eller Karen der er død, vides ikke.

F. Lars Hansen. Født 24. oktober 1833 hjemmedøbt 24. oktober, tvilling, i kirke 1. december, båret af Hans Pedersens hustru af Ventedede Bodil Nielsdatter.

Faddere: Niels Hansen, Mikkil Nielsen af Nøkkentved og husm. Lars Hansen af Ventedede. Død 12. december 1833 begravet 15. december Lars Hansen, Hans Nielsens søn af Nøkkentved, 6 uger gl.

G. Birthe Marie Hansen. Født 24. oktober 1833, tvilling, hjemmedøbt 24. oktober. Hans Nielsens datter i Nøkkentved. 29. oktober 1833 anmeldte selvejerboelsmand Hans Nielsen i Nøkkentved at hans datter Birthe Marie 2 dage gammel, den 27. ved døden er afgang.

H. Lars Hansen. Født 19. juni 1835 og hjemmedøbt. I kirke 9. august.

Faddere: Gårdm. Christen Hansen, Niels Larsen af Mørke og Mickel Nielsen af Nøkkentved.

Konfirmeret påsken 1850. Kundskaber mg, sædelig mg.

18. Christian Pedersen

Født 1792 i Skuldelev,
død 1853 i Skuldelev,
viet 1833 i Skuldelev kirke til

19. Kirsten Johansdatter

Født 1813 i Skuldelev
død 1872 i Skuldelev

Christian Pedersen f. 1792 og døbt i Skuldelev kirke 5. februar som søn af husm. Peder Larsen og hustru Ane.

Faddere: Johanne Pedersd., Anders Mortensens hustru, Anders Larsen, Christoffer Larsen, Ole Olesen og Jeppe Andersen.

Christian var søn af en "gammel" far, men da han havde en broder der var ældre end ham, blev han ikke fritaget, som gammelmandsbarn, for militærtjeneste.

2. januar 1819 viedes da i Skuldelev kirke ungarl og artillerist Christian Pedersen i Onsved 27 år og pigen Karen Larsdatter i Onsved, 20 år. Ægteparret bosatte sig i Skuldelev som husfolk, men de fik vist ikke børn og 28. april 1833 døde og 2. maj begr. Karen Larsdatter, indsidder Christian Pedersens kone i Skuldelev 34 år gl.

Et halvt år efter giftede Christian sig igen.

30. november 1833 viet enkemand Christian Pedersen 41 år, husmand i Skuldelev (har haft naturlige kopper), og pige Kirsten Johansdatter 21 år, vaccineret, datter af husmand Johan Jensen i Skuldelev.

Forlover: Andreas Hansen gårdm. i Skuldelev og Johan Jensen, husm. i Skuldelev.

Kirsten er den, der skal kunne føre slægten tilbage til kulsvierne.

Ægteskabet varede 20 år. 6. oktober 1853 døde i Skuldelev og begravedes 11. oktober Christian Pedersen, husm. i Skuldelev 61 år, gift.

Året efter 2. marts 1854 viedes i Skuldelev kirke ungarl Thomas Pedersen, tjenende gårdm. Andreas Hansen i Skuldelev 28 2/3 år, vaccineret, og enken Kirsten Johansdatter, enke efter husm. Christian Pedersen i Skuldelev, 41 år, vaccineret.

Efter 1800 måtte præsten ikke vi folk før de havde bevist, at de enten var vaccineret eller havde haft naturlige kopper.

Forlovere var Niels Hansen og Lars Johansen (brudens broder) husm. i Skuldelev.

Familien blev boende i Skuldelev som husfolk. Han var født i Mannerup i Skibby sogn. Med ham fik Kirsten 1 søn og 1 datter.

Kirsten døde 16. juni 1872, begr. 23. juni som husm. i Skuldelev Thomas Pedersens kone, 59 år.

Med vor stamfader Christian Pedersen havde Kirsten Johansdatter 4 børn, og de første 11 år de var gift, havde de Christians gamle mor boende som almisselem.

Kirsten og Christian Pedersens børn:

A. Karen Kirstine Christiansen f. 9. marts 1836, døbt 1. maj i kirken.

Faddere: Gårdm. Jacob Olsen, ungd., Lars Johansen, ungd., Jens Christiansen og pigen Kirsten Johansen, alle af Skuldelev (opkaldt efter faderens første kone).

B. Maren Christiansen f. 5. september 1840 døbt 15. november i kirken.

Faddere: Gårdm. Jacob Olsen, indsidder Lars Johansen, husm. Lars Christiansen og pige Maren Johansd. alle af Skuldelev.

Maren blev gift med Anders Alfastsen omkring 1863. Han var fyrbøder, f. 1837 i Sælsø. Et brev fra ham fandt vi i svigerfars og svigermors efterladenskaber. Det må være skrevet til svigerfars mor = ane nr. 9, for var det skrevet til hendes halvsøster Agathe ville svigerfar vel ikke have det. Det er ret interessant i sprog og stavemåde. Her er det:

Kbh. 21/12 1885 Kære moster!

Vi vil lade jer vide at Lars er død (må være 18D) og begravet 2. påskedag og nu er Marie også død (nok Lars' kone) og skal begraves 2. juledag. Vi har ikke kunnet skrive før, da jeres adresse var kommen ned imellem en kommodeskuffe, da vi flyttede, og det er først i dag vi har fundet den. Maria døde i fredags (18/12). De 2 største af børnene skal blive på møllen, den 3. er kommet ud på børnehjemmet på Frederiksberg og de 2 mindste skal nok på landet. Jeg har været ved at forlise natten mellem 5. og 6. december. Orkanen under Læsø, men vi slap med at miste alle vore seil og alt hvad der var løst på dækket. Det var en tur jeg i hele mit liv aldrig vil glemme. Vi gik i iskoldt vand lige til halsen i 3 dage og 2 nætter og blev brungen på sygehuset og har nu været der i 6 uger og ikke har fået andet end vandvælling og the, og det hele har kostet mig lige så 135 k. glædelig jul o.s.v.

Christian Alfastsen

Vor adresse er Badevej 46 I sal, Vesterbro.

Politiets mandtalsliste 1/11 1885

Anders Alfastsen 47 år f. i Sønderby, fyrbøder

Maren Christiansen 45 år f. i Skuldelev, hustru

Hans Peter Alfastsen 14 f. i Manderup, har arbejde

Christiane Alfastsen 12 år f. i Kbh. datter.

Bopæl Badevej 46 I sal th.

Maren og Anders fik 4 børn.

1. Christiane Alfastsen f. 25. februar 1864 døbt 8. maj i Skuldelev, båret af moderen. Død 7. januar 1765, begravet 9. januar i Skuldelev. 5/6 år.
2. Anna Christine Alfastsen f. 2. december 1868, døbt 7. januar 1869 i Skuldelev, død 21. januar 1869 begravet 27. januar.
3. Hans Peter Alfastsen f. 1871 i Mannerup.
4. Christiane Alfastsen f. 1873 i København.

C. Ane Elisabeth Christiansen f. 18. marts 1844 = ane nr. 9.

D. Lars Christiansen f. 12. november 1848, døbt i kirken 1. juli 1849 i Skuldelev sogn.

Faddere: husmand Niels Hansen og Lars Johansen, ungd., Chr. Thomsen og moderen.

Død 31. marts 1885 på Frederiksberg, viet ca. 1872 til Marie Birthe f. ca. 1850 i Herslev.

De kom til København 1873, hvor han blev møllekarl og kusk på møllen i Borgergade.

Ifølge begravelsesvæsenets protokol 1885 nr. 1918 (stadsarkivet) blev mandag 6. april 1885 begravet kl. 11 ½ kusk Lars Christiansen 36 år, bopæl Borgergade 81, død 31. marts af Phlilitis på Frederiksberg Hospital. Begraves fra V. kapel, St. Pouls til Vestre.

Pris Jorden 14 kr., kapel 4 kr., klokker 50 ører i alt 18,50 kr.

Politiets mandtalsliste november 1883 (stadsarkivet)

Borgergade 81, 3 sal:

Oline Juhl Jensens enke 40 år f. i Kbh. skrædderske

Julie Marie Jensen 19 år f. i Kbh. skrædderske
Lars Christiansen 33 år f. i Skulderlev, møllerkusk
Birthe Marie Christiansen 30 år f. i Holtig! h. kone
Folketælling 1/2 1885 Borbergade 81 forhuset II sal
Marie Birthe Christiansen 34 år f. i Herslev pr. Roskilde
gift arbejderske, kom til Kbh. 1873.

1. Ane Kirstine Christiansen 11 år f. i Kattinge, kom her 1874

2. Ernst Niels Christiansen 9 år f. i Kbh.

3. Christiane Christiansen 5 år

4. Anna Christiansen 4 år, hendes børn

Tillæg: M.B. Christiansen har i forhuset 2 værelser med køkken, husleje ½ år 42 kr. Forretningslokaler 5 kr.

Begravelsesvæsenet 1885 nr. 6238

Onsdag 23/12 kl. 1 begravet enke Birthe Marie Christiansen 35 år, bopæl Borbergade 81, død 18/12 af Phlebitis (årebetændelse) på Frb. Hosp. fra V. kapel, Pouls til Vestre.

Birthe Marie må have fået et barn i 1885 for 1. februar 1885 nævnes kun 4 børn, men i Anders Alfastsens brev (se 18B) nævnes 5 børn, der fordeltes rundt om. Hvad der blev af dem ved vi ikke.

20. Anders Jensen

f. 1815 i Beldringe sogn
død 1902 i Beldringe
viet 1844 i Beldringe til

21. Kirstine Nielsdatter

f. 1819 i Beldringe
død 1888 i Beldringe

Anders Jensen blev født 30. maj 1815 i Dyrløv og hjemmedøbt samme dag, i Beldringe kirke 9. juli 1815.

Forældre: Smeden Jens Andersen på Beldringe og hustru Anna Sørensdatter.

Faddere: Ole Hansens kone Birthe i Ørslev holdt det, indsidder Peder Sørensen, husm. Niels Sørensen, smeden Anders Andersen, alle af Dyrløv.

Konfirmeret i Beldringe 26. april 1829, 13 11/12 år. Anm. Da han kun manglede 34 dage i fulde 14 år blev han konfirmeret med højere tilladelse efter ansøgning. Begge karakterer gode.

12. juli 1844 viet i Beldringe kirke ungkarl Anders Jensen 29 år i Dyrløv, væver, og fruentimmer Kirsten Nielsdatter, gårdm. Peder Johansens steddatter i Dyrløv 25 år.

forlovere: Brudgommens fader smed Jens Andersen i Dyrløv og brudens svoger Hans Hansen i Himmelstrup i Everdrup sogn.

At de forlovede ikke står i slægtskabsforbindelse, ingen af dem har givet anden person ægte-skabsløfte, samt ingen anden lovlig hindring bevidner forloverne.

Når en pige på den tid kaldes fruentimmer, betyder det, at hun har fået et barn uden at være gift, hvilket også var tilfældet her.

Kirstine Nielsdatter var født 27. februar 1819, hjemmedøbt 28. februar, i kirke 4. april 1819.

Forældre: gartner Niels Nielsen på Beldringe og Karen Jørgensdatter. Stuepigen på Beldringe bar. Faddere var Peder Olsen i Dyrløv, Niels Rasmussen af Faxinge og Hans Jacobsen af Belleris.

Kirsten blev konfirmeret i Beldringe kirke 1833, søndag efter påske, 14½ år gl. Begge karakterer gode.

21. marts 1840 blev født og 29. marts døbtens Jørgen Jensen.

Moderen var ugift fruentimmer, gårdm. Peder Johansens steddatter Kirstine Nielsdatter i Dyrløv. Som barnefader udlagt og her antaget karl Jens Hansen hos Lars Larsen i Dyrløv.

Barnet båret af gårdm. Chresten Johansens kone Ane Jacobsdatter i Faxinge. Faddere: Gårdm. Hans Hansens kone Johanne Nielsd. i Hemmestrup, Everdrup sogn. Gårdmændene Chr. Johansen i Faxinge, Jens Hansen og Niels Hansen begge Dyrløv.

Den 1. tid efter at Kirsten og Anders Jensen var gift boede de hjemme hos Anders' far, men fra 1850 havde de egen bolig, men hendes uægte søn har de åbenbart aldrig selv haft.

De blev boende i Dyrløv hele deres liv, og han ernærede sig som væver. 1850 havde de børnene Niels på 6 og Søren på 4 år. 1855 var Jens og Anders kommet til samt søsterens 2-årige Jens Nielsen.

1. februar 1860 Dyrløv by, 42. fam. 1 hus, folketælling.

Anders Jensen 46 år, arbejdsmand, Kirsten Nielsd. 41 år, hans kone.

Søren Andersen 14 år, Jens 10 år, Anders 8 år, Dorthe 5 år, Dorthe Jensd. 36 år, sypige bor til leje. Alle f. i Beldringe.

1870 bor familien i hus sammen med 2 andre familier.

De 2 mænd Niels Nielsen 67 og Anders Jensen 54 angives som vævere, men Peder Nielsen er arbejdsmand.

1880 er de kun 2 familier, nemlig

1. Anders Jensen 64 år f. i Beldringe, væver
Kirstine Nielsd. 61 år f. i Beldringe, hans kone.
2. Frederik Hansen 26 år f. i Allerslev, inderste og arbejdsmand
Dorthe Andersd. 24 år f. i Beldringe hans kone (Anders J.s datter)
Hans Frederik Hansen 3 år, f. i Udby, deres søn.

1890 bor Anders Jensen hos sin søn, sammen med sit barnebarn fra København, Antonine (ane nr. 5).

Da var hans kone død. 9. oktober 1888 døde Kirstine Nielsdatter, husm. Anders Jensens hustru i Dyrlov, 68 år, begravet 16. oktober i Beldringe, død af langvarig svaghed.

Anders Jensen indsidder i Dyrlov, søn af smed Jensen Andersen og hustru Ane Sørensdatter i Dyrlov. Enkemand efter Kirstine Nielsen død 23. oktober 1902 i Dyrlov, begravet 28. oktober 1902 i Beldringe. Sidste fælles bopæl: Dyrlov, 87 år gl. Skifterettens attest af 23. oktober 1902, ligsyn 26. oktober 1902.

Anders Jensen og Kirstine Nielsdatter fik i deres ægteskab 7 børn:

A. Niels Andersen f. 29. august 1844 = ane nr. 10.

B. Søren Andersen f. 27. juli 1846 i Dyrlov, døbt 4. oktober i Beldringe.

Faddere: gårdm. Peder Nielsens søster Sidse Nielsdatter i Dyrlev bar, husm. Jens Andersens datter Karen Marie Jensd., gårdm. Hans Jensen, Peder Nielsen og Peder Johansen, alle Dyrlev.

Søren var hjemme 1850-60, men efter sin konfirmation kom han hjemmefra, og tjente på egnen, bl.a. i Udby. 3. maj 1871 blev han gift i Beldringe kirke med pigen Sidse Pedersdatter, tjenende hos gårdm. Jens Bentsen i Dyrlov 36 år. Forlovere var Jens Bentsen og Sørens far. De nygifte bosatte sig de første år i Udby, hvor hun var født, men før 1875 var de vendt tilbage til Dyrlov, hvor de boede i matr.nr. 17 efter at have været i Udby igen nogle år. Sidse Pedersdatter døde ca. 1897, og Søren giftede sig 2. gang med Christiane Christensen 1898. Hun var født i Vordingborg 6. februar 1850.

Ved folketællingen 1880 boede de i Dyrlov, han angives som skovarbejder og de har da 2 sønner. 1890 er sønnerne ikke hjemme, men da er Sørens far Anders Jensen og niece Antonine Marie Olavia Andersen, 8 år (jeres farmor) hos dem. I 1901 bor Søren og hans ny kone Christiane i matr.nr. 17. De fik ingen børn sammen, men hun medbragte selv en søn. Ole Peter Hansen f. 1. april 1886 i Allerslev. Denne Ole kom her til København som voksen og var i mange år bagermester i Fredensgade.

Svigerfar og svigermor kom en del sammen med dem, og den runde blå keramikvase, der står på en af de høje reoler, fik Tage og jeg i bryllupsgave fra dem. Hvornår Søren og Christiane døde ved jeg ikke, men jeg tænker undertiden på, om det var Sidse, der gav svigermor pisk, når hun ikke turde løbe forbi gården med den store sorte hund.

Sidse og Søren Andersen havde 2 børn:

1. Peder Andersen f. 1872 i Udby.

2. Jens Andersen f. 29. maj 1875 i Dyrlov, hjemmedøbt 9. juni, fremstillet i Beldringe kirke 4. august.

Faddere: Dorthe Andersen, tjener skovrider Kirkegård i Dyrlev (faster), husm. Anders Jensen, ungd. Jens Andersen, gårdm. Jens Bentsen og hans plejedatter Anna Marie Nielsen, der bar, alle fra Dyrlev.

Jens Andersen blev gift i Præstø den 22. august 1897 med pige Augusta Vilhelmine Vilhelmsen f. i Odder 13. april 1871, som datter af ugift Frederikke Vilhelmine Kirstine Andersen. Jens måtte have sin fars tilladelse, fordi han kun var 22 år.

Jens Andersen boede 1906 med sin familie i Gedser, hvor han ernærede sig som tømmermester, men hans kone Augusta havde vaskeri. Foruden deres 3 børn havde de en medhjælper i vaskeriet, nemlig hans kusine Antonine (svigermor).

De boede matr.nr. 4 s. De bor her endnu 1911, så Tage og jeg gættede på at det var måske ham, den tømrer Jens Andersen, der var med til at bygge kirken. I 1911 angives det, at familien var kommet her fra København, hvor alle børnene skulle være født, men det passer ikke, alle børnene er født i Præstø.

a. Søren Hjalmar Vilhelm Andersen

Født 30. juli 1897 på Østerbro 46 Præstø og døbt 22. august 1897, samme dag, som forældrene giftede sig.

Faddere: Barber Wahlqvists hustru Henriette, Præstø, pige Antonine Andersen, Dyrløv, husm. Søren Andersen, Dyrløv, træskomand Niels Peter Hansen, Præstø. Fødehemstedet i Bårse kommune.

Han blev konfirmeret i Gedser 1. oktober 1911 og var da hjemme hos forældrene.

b. Hans Christian Axel Andersen

Født 2. september 1899 Præstø Torv døbt 24. september i Præstø.

Forældre: Tømmersvend Jens Andersen og hustru Augusta. Faddere: Tømmersvend Hans Petersen og hustru Trine, tøffelmager Niels Peter Hansens hustru, Maren Kirstine, alle Præstø og barnets fader.

c. Erhard Camillo Martini Andersen

f. 16. oktober 1902 i Adelgade, Præstø, døbt 26. december i Præstø.

Faddere: Pige Antonine Andersen, Præstø, pige Sofie Jørgensen ibid., træskomand Peter Hansen ibid. og faderen.

C. Dorthe Andersen f. 3. december 1848 i Dyrløv, døbt 11. februar 1849 i Beldringe. Faddere: gårdm. Peder Johannesens pige, Kirstine Pedersd. bar, forvalter Davids tjenestepige, Maren Jensd., gårdm. Peder Johannesen, Peder Nielsen og smed Ole Jacobsen, alle Dyrløv.

Ifølge Beldringe kirkebog døde 7. juni 1849 og begravedes 10. juni Dorthe Andersd. ½ år, væver Anders Jensens barn i Dyrløv, lå syg et par uger af brystbetændelse.

D. Jens Andersen f. 1. april 1850 i Dyrløv, døbt 23. juni i Beldringe.

Faddere: Tjenestepige hos præsten i Udby Kirstine Jensdatter, bar barnet, gårdm. Hans Jensen og kone i Dyrløv og Peder Nielsen samt Ole Jacobsen.

Konfirmeret 1865 i Beldringe kirke med gode kundskaber og sædelig opførsel.

1868 har Jens nok været i København, for i familiepapirene ligger følgende anbefaling: Jens Andersen, der har arbejdet hos mig, dels ifjor forår og hele sidste vinter, kan jeg anbefale som en tro, flittig og pålidelig karl, som enhver kan være tjent med at modtage i sin tjeneste. København d. 19. april 1868. William Hjaltelin, urtekræmmer.

Ved folketællingen 1870 tjente Jens Andersen gårdm. Niels Nielsen i Grumløse og 1871 tog han fra Beldringe til Udby.

Måske er det hans børn Andrea og Agnes, der 8. juli 1906 skriver til kusine Antonine, fra Algade 22 1. Vordingborg

Jens Andersen den f. søn anbefalt
 for skole i Beldringe og f. i Beldringe Kirke.
 Men, kan jeg anbefale ham som en god, flid-
 sig og kvalitativt Karl, som anfører
 som dygtig mand, at modtager sin hustru.

Hjalte
 1868

William Hjaltelin
 Beldringe

Anbefalingen til Anders Jensens søn Jens Andersen fra urtekræmmer William Hjaltelin

- E. Anders Andersen f. 7. juli 1852 i Dyrløv, døbt 3. oktober i Beldringe kirke.**
 Faddere: Gårdm. Hans Hansens datter Kirstine i Hemmestrup bar barnet, skoleholder Hansen, pige Maren Jensd. i Udby og gårdm. Hans Hansen af Hemmestrup.
 28. april 1867 blev Anders konfirmeret i Beldringe, karakter tg/opførsel sædelig.
- F. Dorthe Andersen f. 12. oktober 1855 døbt 25. november.**
 Faddere: gårdm. Chr. Johansens enke og husm. Lars Jensens kone Maren Lausd. bg. Faxinge, gårdm. Hans Hansen i Himmingstrup, Peder Nielsen og Peder Johansen, gårdmænd i Dyrløv.
 Dorthe blev konfirmeret 3. oktober 1869 i Beldringe. Karakterer: Kundskaber gode, opførsel sædelig. 20. oktober 1876 viedes i Beldringe kirke ungkarl Frederik Hansen fra Skallerup 23 år og pigen Dorthe Andersdatter af Dyrløv, 21 år. Forlovere: Hans Rasmussen i Skallerup, husm. og Anders Jensen af Dyrløv, husm. Tillysning 10. september 1876. Ved folketællingen 1. februar 1901 boede familien i Dyrløv by matr.nr. 11 c. Ejer: Lensgreve Raben Levitzau.
 Frederik Hansen f. 7. juni 1853 i Allerslev, g. 1876, 5 levende børn, kom til sognet 1877.
 Dorthe Andersen f. 12. september 55 i Beldringe hans kone
 Marie Hansen f. 31. maj 1889 i Beldringe, barn
 Anders Jensen f. 30. maj 1815 i Beldringe, enkem. g. 1844, enkemand 1880, 6 levende, 1 dødt barn.
 Dorthe og Frederik Hansen fik 5 børn:
1. Hans Frederik Hansen f. 1877
 2. Anders Peder Hansen f. 3. april 1880 døbt 25. april i Beldringe båret af barnet mor.

Faddere: Barnets farmor Gjertrud Olsen af Skallerup, husmændene Anders Jensen og Søren Andersen, Dyrlov og husm. Hans Rasmussen, Skallerup.

3. Jens Hansen f. 30. maj 1882 døbt hjemme 1. juli i kirke 16. juli.

Faddere: Jacob Lydiksens hustru Stine Hansen i Skallerup bar, hendes mand og Hans Rasmussen i Skallerup og Anders Jensen og hustru Kirstine i Dyrlov.

4. Karl Hansen f. 18. oktober 1885 døbt

Moderen 30 år bar barnet.

Faddere: Sypige Ane Sofie Pedersen i Dyrlov samt Anders Jensen og Peder Nielsen sm.st. og husm. Søren Andersen i Grumløse.

5. Marie Gertrud Krestine Hansen f. 31. maj 1888, døbt 7. juli.

Moderen 33 år bar barnet.

Faddere: Indsiddet Rasmus Pedersens kone Karen i Kristiansminde, husmændene Anders Jensen i Dyrlov og Hans Rasmussen, Skallerup samt barnets far.

G. Christen Andersen f. 28. januar 1861 i Dyrlov døbt 28. april i Beldringe.

Faddere: Gårdm. Hans Hansens datter Marie i Himmestrup, husm. Søren Jensens kone i Hadstrup, gårdmændene Peder Nielsen i Dyrlov og Hans Hansen i Himmestrup og ungkarl Johan Christensen i Faxinge.

Chresten blev konfirmeret i Beldringe 4. april 1875.

Chresten blev i 1880-erne gift med Hansine, vistnok Pedersen fra Gishale. Deres vielse er ikke søgt men 24. januar 1885 blev født i Beldringe

1. Kamilla Krestine Andersen, hjemmedøbt af lærer Asmussen 30. januar, fremstillet i kirken 22. marts.

Forældre: Indsiddet Kristen Andersen og hustru Hansine, 20 år i Gishale.

Faddere: Pigen Verla Krestine Pedersen på Beldringegård, pigen Inger Povlsen, Gishale, husmændene Anders Jensen, Dyrlov, Søren Jensen Hadstrup og Søren Andersen, Grumløse.

22. Jens Hansen

f. 1808 i Torup sogn
død 1856 i Torup sogn
viet 1834 i Torup kirke til

23. Ane Margrethe Jensdatter

f. 1807 i Torup sogn
død 1891 i Torup sogn

Septuagesima søndag 1808 (14/2) havde Hans Hansen, indsidder hos Lars Nielsen Skibber (Skipper) på Store Carlsminde en søn til dåben, som blev kaldet Jens. Dorthe Mortens bar ham, Lars, Jens og Jørgen Hansen på Kikhavn, Peder Pedersen i Hald og Niels Larsen på Carlsminde var faddere.

Hans mor hed Johanne Larsdatter og han var den ældste af 10 børn. Han blev konfirmeret i Torup Qvaisimodo 1823 (6/4).

26. oktober 1832 blev ungkarl Jens Hansen 24 år og enkekvinden Ellen Jensdatter 38 år, begge Store Carlsminde, viet i Torup kirke. Ellen var gårdmandsdatter fra Tømmerup by i Torup sogn og havde mindst 5 børn i sit 1. ægteskab. 1834 boede de på St. Carlsminde i et hus, der rummede Peder Mogensen 68 år, daglejer, Inger Jørgensdatter 45 år, hans kone, Jens Hansen 27 år, fisker, Ellen Jensdatter 50 år, hans kone, Margrethe 14 år, Jens 12 år, Niels 10 år, Maren Kerstine 7 år og Peder Eriksen 3 år.

Men Ellen Jensdatter havde dårlige nerver og 2 måneder efter findes følgende i kirkebogen:

17. april 1834 døde Ellen Jensdatter, indsidder Jens Hansens kone af Store Carlsminde 40 år, begravet 22. april. Drukede sig selv i sindssvaghed.

2 måneder efter 27. juni 1834 viedes i Torup Enkemand Jens Hansen og pigen Ane Margrethe Jensdatter, begge St. Carlsminde, han 26, hun 27 år.

Forlovere: Hans Hansen og Peder Jensen, begge St. Carlsminde.

Ane Margrethe Jensdatter var også født på Store Carlsminde og datter af Jens Rasmussen, indsidder hos Jens Andersen. Hun blev døbt palmesøndag den 22. marts 1807 (fødselsdag ikke angivet).

Faddere: Sandfogeden og hans kone i Vinnerød sogn bar hende, og øvrige var Lars Jensen, Jens Nielsen, Morten Larsen, Søren Hansen og Andersen Jørgensen korvmager (kurvemager). Ved folketællingen 1834 18. februar tjente Ane Margrethe hos skolelæreren på St. Carlsminde. Familien bestod af læreren Søren Chr. Handrup 46 år, hans kone 53 år og ugift familie Johanne 53 og Frederikke 28 år. 4 måneder efter blev Ane Margrethe gift med Jens Hansen og for at fuldende billedet fik hun sit 1. barn 21. januar 1835.

1840 boede Jens Hansen og hans kone i eget hus med 2 børn og stedsønnen Peder Eriksen på 9 år. De havde tjenestekarl, og de tidligere ejere af huset i 1834 var nu aftægtsfolk hos dem og havde til deres hjælp en søn på 30 år, daglejer.

1845 havde fisker Jens Hansen omtrent huset for sin egen familie. Kun 79-årige Peder Mogensen, der engang havde ejet huset, boede der som almisselem og deres 14-årige stedsøn var stadig hjemme. 1850 er også stedsønnen Niels kommet hjem, men da gamle Peder Mogensen dør, flytter efterhånden også stedbørnene.

1855 bor Jens Hansen og hans kone omsider alene med deres egne 7 børn, men lang tid blev det ikke. 9. december 1856 døde Jens Hansen, husmand på St. Carlsminde 49 år. Anm.: Døde af Apoplexia.

Ane Margrethe bor nu som husmandsenke, der lever af sin jordlod i 1860. Hjemme har hun 5 børn, hvoraf de 2 er fiskere. Yderligere har hun taget den gamle skolelærer Handrups søster Johanne i huset som fattiglem, hvilket kommunen betaler for, men da sønnen Lars Erik et par år efter gifter sig, overtager han huset, og hun kommer på aftægt hos ham, og her bliver hun til sin død 20. maj 1891 og 27. maj begravet Ane Margrethe Jensdatter, enke efter husmand Jens Hansen St. Carlsminde, 85 år.

Jens Hansen og Ane Margrethe fik i deres ægteskab 7 børn:

A. Karen Marie Jensen f. 21. januar 1835 på St. Carlsminde, døbt i Torup kirke 1. februar båret af gårdm. Lars Jensens kone i Torpmagle.

Faddere: Hans Hansen, Peder Hansen, Peder Jensen og Hans Bentsen, alle St. Carlsminde.

Karen Marie blev konfirmeret 1849. karakterer g/mg.

At forældrene efterhånden havde det økonomisk godt ses af, at Karen Marie blev hjemme til hun var 18 år. Først november 1852 kommer hun til Jægerspris at tjene, men er hjemme igen før 1855. Maj 1856 kommer hun igen hjemmefra til Frederiksværk at tjene. Hjemme igen en tid for til november 1859 at rejse som tjenestepige til København. Herefter kendes hendes skæbne ikke.

B. Lars Erik Jensen f. 8. januar 1838, døbt i Torup kirke 14. januar båret af Maren Jensd., Arresødal.

Faddere: Peder Hansen, Peder Jensen, Hans Hansen, Hans Bentsen, alle St. Carlsminde.

Lars Erik blev konfirmeret 1853. Karakterer g/mg.

Lars Erik var fisker og blev hjemme hos sin mor til han giftede sig 21. december 1860 i Torup kirke med pigen Birthe Johanne Nielsen af Kikhavn, 27 år.

Herefter overtog de hans mors hus og hun blev på aftægt hos dem til sin død. 31 år boede de sammen, så man må håbe, de havde et godt forhold. Forlovere ved brylluppet var Jørgen Jensen, St. Carlsminde og brudens far Niels Jensen, Kikhavn.

Begge ægtefæller levede 1901. Han angives som fisker og landmand, deres hus som matr.nr. 19 på Store Carlsminde.

Birthe og Lars Erik fik i deres ægteskab 5 børn, hvoraf 1 døde som lille. De 4 der levede var

1. Ane Louise Dorthea Margrethe Jensen f. 24. juli 1862, døbt 10. august i kirken.

Faddere: Madam Bramsen Carlsminde, Niels Jensen i Kikhavn, Jørgen Jensen, St. Carlsminde, Niels Hansen Uglerup.

Om hende vides, at hun blev gift med en Christian Eilertsen og fik en datter med ham

a. Othilie Eilertsen.

1971 opholdt hun sig på et hjem for nervesvage i Holbæk.

2. Jens Nielsen Jensen f. 13. september 1865, døbt 15. oktober i kirken.

Faddere: Madam Brammer, Jørgen Jensen, Niels Jensen og gårdm. Jørgen Hansen i Tollerup.

I 1901 bor alle 3 sønner hjemme på matr.nr. 19, men 1911 er moderen død og faderen er hos Jens, mens den yngste har den anden halvdel af huset til sin familie. Om Jens blev gift vides ikke, men han fik ingen børn.

3. Jens Jørgen Larsen Jensen f. 3. januar 1868.

Jens Jørgen boede sammen med sin broder Jens og faderen, så længe faderen levede og siden hos Jens. Jens Jørgen var fisker, forblev ugift. Ingen børn.

4. Peter Jensen (Lynæs) f. 16. maj 1872.

Også Peter Lynæs, som han kaldtes, var fisker (måske fordi han fiskede fra Lynæs) boede hjemme. Han giftede sig år 1900 med Maren Kirstine, som var født i Over Dråby 5. juni 1875, men allerede 1876 kom med forældrene til Torup.

Også Peter Lynæs boede med sin familie i huset hos broderen. Det siges i Torup, at de fik 2 sønner og 2 døtre, hvis det er tilfældet er den ene søn død før 1911 eller født efter, for 1911 angives kun 3 børn, nemlig:

a. Marie Jensen f. 18. juli 1901

b. Ludvig Jensen f. 7. juni 1902

c. Petrea Jensen f. 15. marts 1907

Hun blev gift med en Lauritz Nielsen, og de fik en datter 1) Marie Nielsen, der blev gift med gasværksarbejder Nielsen, og de fik en søn som var skolelærer her på Sjælland. Sådan fortæller gamle Ejner Petersen på Kikhavn. Han som kørte bil på sin kones øjne, og troede han havde nået ligfølget, men så var det bare parkerede biler.

C. Jens Jensen f. 24. august 1840 på St. Carlsminde, døbt 30. august i Torup kirke.

Faddere: Pigen Maren Jensd., Peder Jensen, Hans Larsen, Peder og Hans Hansen, alle St. Carlsminde.

Jens blev konfirmeret 1855. Karakterer tg/mg.

Han var hjemme hos moderen endnu 1860, men 14. februar 1864 viedes i Torup kirke ungkarl Jens Jensen af St. Carlsminde, 23 år og pige Karen Marie Jensen på Grønnesøgård, 22 år.

Forlovere: Lars Erik Jensen og Jørgen Jensen St. Carlsminde.

Den første tid de var gift boede de i Sølager, men flyttede så til Store Carlsminde.

Karen Marie og Jens Jensen fik mindst 2 børn:

1. Jens Jørgen Jensen f. 4. august 1864 i Sølager, døbt 14. august i Torup kirke.

Faddere: Jomfru Wilhelmine Bro på Grønnesøgård, Jacob Rasmussen, Jørgen Jensen og Christian Ferdinand, alle St. Carlsminde.

2. Hans Søren Mads Peder Jensen f. 22. december 1866 på St. Carlsminde, døbt 13. januar 1867 i Torup kirke.

Faddere: Peder Hansen, Jørgen Jensen og Lars Erik Jensen.

D. Ellen Kirstine Jensen f. 25. juli 1842, døbt 18. september i Torup.

Faddere: Lars Pedersens kone Maren Hansdatter, Hans Bentsen, Peder og Jens Jensen samt Lars Pedersen, alle St. Carlsminde. Ellen blev konfirmeret 1856 og fik karaktererne: Kundskaber gode, opførsel meget godt. Ellen blev gift med Hans Hansen, der var fadder til mange af familiens børn.

E. Johanne Cecine Jensen f. 12. juli 1846 = ane nr. 11.

F. Hans Peder Jensen f. 13. april 1850, døbt 21. april i Torup.

Faddere: Gårdm. Jørgen Olsens hustru Margrethe Eriksdatter i Melby, Peder og Jens Jensen samt Peder Hansen, husmænd af St. Carlsminde. Hans Peder blev konfirmeret 1863. Karakterer: Kundskaber: gode, opførsel: mg.

G. Dorthe Marie Jensen f. 27. februar 1852, døbt 12. april.

Faddere: Jens Eriksens hustru Ane Kirstine Larsdatter af Hundested, Hans Bentsen, Jens og Peder Jensen, alle husmænd af St. Carlsminde.

Dorthe blev konfirmeret 1866. Karakterer: Kundskaber gode, opførsel mg.

Ifølge Torup kirkebogs afgangsliste tjente Dorthe 1866 sin broder Lars Erik, men havde 1. maj 1866 taget tjeneste i Melby.

1. januar 1875 nævnes hun som fadder til søsteren Johanne Cecines barn, der blev døbt i St. Pouls kirke i København.

24. Peder Jensen

født 1818 i Hundborg sogn
død 1881 i Hvidbjerg sogn
viet 1846 i Ydby kirke til

25. Christiane Poulsdatter

født 1814 i Bedsted sogn
død 1903 i Hvidbjerg sogn

Peder Jensen blev født i Hundborg Hospital 15. april 1818 og hjemmedøbt samme dag. 11. maj blev han fremstillet i kirken som søn af Jens Olesen, opholdende sig hos Peder Søegaard i Aarup under Snedsted sogn og Dorthe Simonsdatter indlagt af fattigkommissionen i Hundborg hospital.

Anna Olesdatter tjenende hr. Winther til Landbolyst bar barnet (barnets faster).

Faddere: Peder Rysgaard, hjemme hos faderen Jens Rysgaard, Peder Jensen, hos svigerfaderen Chresten Svensk, Ole Blok, sognesmed, Maren Hansdatter, skrædderpige og Anna Grøntoft samt Mads Kirk af Hundborg.

Anm: Det anmærkes, at dette er disse forældres første lejemål (hvilket betyder, at ingen af dem før har fået børn).

Peder Jensen tilbragte herefter sandsynligvis sine barneår i Hundborg hospital, og hvis det ikke har været bedre end disse stiftelser på den tid, har det været trange kår. Om han har været ude at tjene vides ikke; men han har i hele sin barndom opholdt sig i Hundborg sogn, hvilket fremgår af lægdsrullen. Når der her stadig angives, at han er hjemme, behøver det ikke at betyde, at han er hos moderen, kun at han opholder sig i sognet.

Derimod må man, når præsten ved hans konfirmation 14. april 1833 skriver, han er hjemme, forstå det således, at han er hjemme hos moderen. Præsten har desværre ikke angivet karaktererne for konfirmanderne. Året efter ved folketællingen 1834 er han ikke fundet i sognet, selv om lægdsrullen siger, han er der. Men i folketællingen 1840 1/2 finder vi ham på gården Landbolyst i Hundborg sogn. På gården bor ejeren Søren Møller og hans kone Ane med deres 3 børn. Af tjenestefolk har de 4 karle og 3 piger, deriblandt Peder Jensen 22 år. Nu hvor han var 22 år skulle han være soldat efter den tids ordning. Han trak imidlertid frilod og kom da til at stå som reserve ved 2. Jyske Regiment. Disse oplysninger gentoges ved sessionen 1841. 1843 i 2. Jyske Regiment 3. bataillon ved forstærkningen.

1844 oplyses, det at han flytter fra Hundborg til Ydby, og her finder vi ham da også ved folketællingen 1. februar 1845 på en gård hos Jacob Boel og hans kone Karen Chrestensdatter. Her er 8 børn, 3 karle og 2 piger, blandt disse Peder Jensen 27 år ugift f. i Hundborg og Christiane Poulsdatter 30 år ugift f. i Bedsted.

Her lærte Peder Jensen altså sin tilkommende kone at kende.

Den 28. maj 1846 viedes i Ydby kirke ungkarl og daglejer Peder Jensen af Dover og pigen Christiane Poulsdatter, indsidder i Dover.

Forlovere: Peder Fuglsang og Niels Jensen, begge husmænd i Dover.

De to har sikkert ophørt deres tjeneste hos Jacob Boel 1. maj og derefter fået logi i Dover.

Christiane var født 15. januar 1814 i Fladskjær i Bedsted sogn og hjemmedøbt samme dag. 20. marts blev hun fremstillet i kirken som datter af gårdfolk Poul Christensen, Fladskjær N. Kjer-gård og hustru Mette Marie Chrestensdatter.

Faddere: gårdfolk Christen Pedersens kone Maren Jensdatter, Fladskjær, Jens Christensens datter Johanne i Brydbjerg Mølle, gårdejer Niels Knackergård i Hassing, husfolkene Mads murmester (også Knackergård) i Bedsted og Anders Dæming ibid.

Hendes forældre havde en stor fæstegård i Fladskær; men da hun blev konfirmeret var begge hendes forældre døde og kun hendes stedmoder levede.

Hun blev konfirmeret 1. søndag efter påske 1829 og er sikkert kommet ud at tjene straks, da der trods et stort indbo var for meget gæld til at der blev nogen arv. Ved folketællingen 1850 boede familien endnu i Dover by, nemlig i et hus.

Peder Jensen 33 år f. i Hundborg, inderste daglejer og Christiane Poulsen 36 år. f. i Bedsted hans kone, Dorthe Marie Pedersdatter 3 år f. i Ydby, datter, men 1855 finder vi dem i Barslev by i Hvidbjerg sogn på en gård, således angivet Peder Jensen 37 år f. i Hundborg, gårdbestyrer, Christiane Poulsdatter 41 år, hans kone, Dorthe Marie 8 år og Poul Christian 5 år, begge født i Ydby, deres børn.



Peder Jensen og Christiane Poulsdatter, fotograferet 1855-60

Ved folketællingen 1860 bor de stadig i Barslev, men nu i et hus, nemlig Peder Jensen 41 år, husmand, lever af sin jordlod, Christiane Poulsdatter 46 år, hans kone, Poul Christian 10 år og Dorthe Marie 13 år.

13. april 1868 købte Peder Jensen kærskiftet matr.nr. 1 b af Egebjerg, Hvidbjerg sogn for 20 rigsdaler rigsmønt. Efter købekontrakten har han allerede da taget kærskiftet i brug. Herpå byggede han et hus af hvillesten! og jord. Vestenden bestod af tykke firkantede dejtørv! Søn-

dersiden med køkken hele vejen med ler og Hvillesten, blev vist senere udskiftet med teglsten. Byggeprisen for huset var 150 kr. Her i Egebjerg findes de da i 1870 folketællingen.

Peder Jensen 52 år f. i Hundborg, fisker, Christiane Poulsdatter 56 år f. i Bedsted, hans kone, Poul Christian Pedersen 19 år f. i Ydby, søn, fisker.

Ved folketælling 1880 er Poul Christian som foran nævnt blevet gift og har sin første søn Peder Jensen.

Peder Jensen kørte i mange år med fisk. Christiane bundtede fiskene med et bestemt antal i hver, og de blev så ikke vejjet før de blev solgt. Christiane førte det store ord, og i familien siges det, hun var skrap, mens han var godheden selv (se billedet). Peder Jensen døde ganske pludselig 1. juli 1881. Han var gået ind for at sove til middag og da Christiane syntes det varede så længe før han kom op igen, gik hun ind for at vække ham; men da var han død. Han blev begravet på Hvidbjerg kirkegård.

Efter hans død sov hendes ældste barnebarn ofte hos hende og han kunne senere bl.a. huske, at hun havde sagt, at hendes svigermor var fra Lübeck, og det var efter hende børnene havde de brede mørke øjenbryn. Hun kaldte altid dette barn, som hun holdt meget af, for lille Peder Jensen, og derfor kaldte hans søskende ham altid med begge navne: Peder Jensen.

Christiane Poulsdatter døde 23. juni 1903 og blev begravet 30. juni i Hvidbjerg, 89 år gammel. Peder Jensen og Christiane fik 2 børn

A. Dorthe Marie Pedersen født 31. marts 1847 i Dover og døbt i Ydby kirke 5. april.

Faddere: Tjenestepigerne Dorthe Jensen Hovmark og Mette Jensen, husmand Jens Maeyer, Hørdum, ungkarlene Peder og Niels Saiesbøl Mark, tjenestekarle alle af Dover. Hun blev konfirmeret i Hvidbjerg kirke 1861. Karakterer, kundskaber mg, opførsel mg.

1875 blev hun gift med Poul Nielsen f. 31. oktober 1853 i Gimsing.

I 1901 boede de i Struer matr.nr. 54 u, kødkontrolbygningen, som ejedes af kommunen. Her angives han at være kommet fra Venø til Struer og gift i 1875, at han har 3 levende børn og 1 er død. Dorthe Marie var kommet til Struer fra Gimsing 1868. Han var fisker og lygtetænder for sognet. De havde da sønnen Poul Theodor hjemme.

De bor på Strandvejen 1906, sønnen er stadig hjemme; men da har de også en tjenestepige: Ane Margrethe Poulsen f. 17. november 1872.

Dorthe Marie Pedersen døde 7. februar 1906 på Strandvejen i Struer.

Ved folketællingen 1911 findes familien Strandvejen nr. 47, 9. fam. liste 47.

Poul Nielsen f. 31. oktober 1853 i Gimsing, enkemand kom til sognet 1876 fra Venø, opsynsmand i Struer kommune.

Anna Kristiansen f. 7. juni 1875 i Ny kirkesogn, Ribe amt, kom til sognet 1910 fra Aarhus, husbestyrerinde.

Dorthe Marie og Poul Nielsen fik 4 børn

1. Niels Poulsen Nielsen f. 12. november 1875 i Struer hjemmedøbt 5. december 1875, fremstillet i Gimsing kirke 26. december som søn af østersfisker Poul Nielsen og hustru Dorthe Marie Pedersen.

Faddere var marskandiser Andreas Andersen og hustru i Struer, pige Else Nielsen Stokkendal i Humlum samt ungkarl Christoffer Nielsen på Venø.

Niels Poulsen Nielsen døde den 29. december 1890, begravet 2. januar 1891, tjenestekar i Holstebro, søn af fisker Poul Nielsen, Struer. Døde på sygehuset i Holstebro, men jordet på Gimsing kirkegård.

2. Marie Nielsen f. 22. maj 1877 i Struer, døbt 10. juni i Gimsing kirke.

Faddere: Arbejdsmand Jens Larsen og hustru samt arbejdsmand Niels Poulsen og hustru, alle Struer.

3. Christiane Petra Jensine Nielsen f. 1. september 1882 i Struer, hjemmedøbt 17. september i kirke 22. juli i Gimsing.

Faddere: Marie Kirstine Andersen i Østerby og fisker Niels Christian Nielsen på Venø.

4. Poul Theodor Nielsen f. 26. juli 1886 i Struer døbt 29. august 1886 i Gimsing kirke.

Faddere: fisker Niels Jensen og hustru Else Kathrine Nielsen i Struer og Christoffer Nielsen og hustru i Struer. Han blev konfirmeret i Struer 30. september 1900, karakterer g/mg.

Han levede endnu 1907 eller 1908 men skal være død som ung af tuberkulose.

B. Poul Christian Pedersen f. 18. maj 1850 = nr. 12.

26. Peder Sørensen

født 1814 i Odby sogn
død 1897 i Odby sogn
viet 1842 i Hvidbjerg kirke til

27. Kirsten Marie Chrestensdatter

født 1818 i Hvidbjerg sogn
død 1863 i Odby sogn

Peder Sørensen blev født 30. december 1814 i Bjørndal, Odby sogn og hjemmedøbt samme dag, fremstillet i kirken 13. marts som søn af gårdmand i Bjørndal Søren Christian Pedersen og hustru Kirsten Jensdatter, boelsmand Christen Christensens hustru Maren Mathiesesdatter bar barnet.

Faddere: Boelsmand Chr. Christensen, brødrene Søren og Chresten, afg. boelsmand Mads Christensens sønner og hans datter Karen Marie, alle af Bjørndal.

Peder Sørensen var, så vidt det kan ses, hjemme til han 1838 blev soldat ved 2. Jyske Regiment. Han var da 61 tommer høj og mødte 3. marts vist nok 1839.

Ved folketællingen 1834 er han hos gårdmand Poul Kallerup i Serup. 1836 døde hans far, fra hvem han arvede 169 rigsdaler 4 m. og 10 6/7 skilling. Ved folketællingen 1840 var han hjemme hos moderen, der står som ejer af gården. Når det blev Peder Sørensen, og ikke hans ældre broder, der overtog gården efter forældrene, skyldes det sikkert, at broderen havde giftet sig til en gård.

Peder Sørensen af Bjørndal, 27 år og pigen Kirsten Marie Chrestensdatter, datter af afdøde gårdejer Chresten Andersen i Flovlev, 23 år, viet 17. maj 1842.

Kirsten Marie Chrestensdatter var født 28. oktober 1818 og hjemmedøbt samme dag, dåben publiceret i kirken 27. december. Forældrene var gårdmand Chresten Andersen og hustru Zid-sel Lauridsdatter.

Faddere: gårdmændene Jens Bundgård i Barslev og Chresten Hoelgård i Flovlev, ungkarl Peder Nielsen, tjenende i Flovlev, pigerne Maren Jespersdatter og Ane Cathrine Chrestensdatter, begge Flovlev.

Kirsten Marie mistede sin far da hun var 10 år og sin mor da hun var 13, så hun havde både stedfader og stedmoder, da hun blev konfirmeret 1833 med karaktererne: temmelig god kundskab og opførsel ligeså.

Ved folketællingen 1834 var hun og hendes lillebror hjemme, men 1840 er hun ikke hos stedforældrene; men hendes fremtid var næsten sikret, idet hun efter moderen 1832 arvede 246 rdl. 1 m. og 8 2/5 skilling.

Ved folketællingen 1845 var Peder Sørensen ejer af gården i Bjørndal, hans mors fødegård, her anføres følgende:

Peter Sørensen 31 år f. i Odby s. gårdmand

Kirsten Marie Chrestensdatter 27 år f. i Hvidbjerg

Sidsel Kathrine Petersdatter, 2 år f. i Odby

Søren Chr. Petersen, 1 år f. i Odby.

Anders Christensen 24 år f. i Hvidbjerg (hendes broder) karl

Ane Johanne Chrestensdatter 19 år f. i Hvidbjerg, tjenestepige

Kirsten Jensdatter 58 år f. i Odby, enke, aftægtskone

Peter Christian Sørensen 15 år f. i Odby, hendes søn.

1850 er børneflokket vokset, hans mor og hans broder, der nu er ugift murer, bor stadig på gården. Af folk kun en karl Poul Christensen f. i Hvidbjerg 19 år.

1860 består familien af Peter Sørensen, hans kone, 7 børn og hans mor.

1. november 1863 døde Kirsten Marie og man kan undre sig over, at hun først blev begravet 11. november; men det står måske i forbindelse med at hun sandsynligvis døde af tyfus. 10 dage senere døde deres ældste 20-årige datter af tyfus, så der har været meget for Peder Sørensen gamle mor at tage sig af.

Ved folketællingen 1870 ser familien på gården således ud: Peter Sørensen 55 år, enkemand, f. i Odby gårdmand.

Peter Petersen 31 år f. Hvidbjerg Vester Å, svigersøn

Kirsten Petersdatter 23 år f. i Odby, svigersønnens kone

Karen Jensine Petersdatter 19 år f. i Odby, husfaderens datter

Jens Chr. Petersen 14 år f. i Odby, husfaderens søn.

Peter Sørensen Petersen 3 år og Hans Peter Langgård Petersen under 1 år, svigersønnens børn

Kirsten Jensdatter 82 år f. i Odby, aftægtskone.

Efter at Peder Sørensen mor var død afstod han gården til sin svigersøn, og han kom nu selv på aftægt på gården, og 1890 angives han her sammen med sin datter og svigersøn og deres 9 børn.

14. april 1897 døde Peder Sørensen i Bjørndal og blev begravet 24. april, 80 år gammel.

Også han stod lig i 10 dage, måske hans eget ønske. Man var på den tid bange for at blive begravet som skindød, hvilket hændte.

Peder Sørensen handlede meget, bl.a. med heste og var derfor tit på vandring også om natten, ofte sammen med sin nabo, Jens Andreas; men da denne på hans gamle dage snød ham i en handel, betingede han sig, da han afstod gården til svigersønnen, at han ikke måtte sælge gården til Jens Andreas, der var meget interesseret, så længe Peder Sørensen levede. Det blev den så ikke, men så snart han havde lukke sine øje, blev den solgt til ham.

Der findes mange historier om gamle Peder Sørensen, der havde et uopslideligt humør og altid var oplagt til en spas, som hans barnebarn, min far der var opkaldt efter ham = nr. 6, har berettet. Her skal genfortælles et par stykker: En nat Peder Sørensen kom gående alene over Thyholmdraget, mødte han en mand, der standsede ham og ville gøre "klokhandel" (handle med ure). Peder Sørensen, der vidste, at det sjældent var heldigt at møde slige folk om natten, betænkte sig ikke, men svarede omgående: "Nej, det har ingen interesse for mig; men jeg har en mand med, han har lige "lindt hans bukser", derhenne i grøften; han er altid interesseret i den slag sager, snak med ham om det". Så gik han hastigt videre, så snart den anden havde trukket sig lidt bort.

En anden gang på en vandring over draget, blev det er forfærdeligt tordenvejr, og Peder Sørensen søgte ly ved et gammelt stråttækt hus. Her så han en mand stikke armen ud af et loftsvindue med en fyrstik i hånden, tilsyneladende for at sætte ild i stråtaget. Peder Sørensen råbte da op til ham: "Nej holdt lidt, det er pinneme for tillie endno", hvorpå armen forsvandt, huset brændte hverken denne gang eller senere.

En nat i en regnbyge stoppede han op ved "Krumborg" i Hvidbjerg sogn for at stå i læ. Da hørte han oppe fra loftsvinduet en stemme sige: "Ka do da et fo æ lyv å en, det var da en forfærdelig tik" = Kan du da ikke få livet af den, det var da en forfærdelig tid. Da blev Peder Sørensen så uhyggelig til mode, at han skyndte sig videre; men senere tænkte han, at det måtte være et stjålet får, der var blevet slagtet.

Det siges, at når han og Jens Andreas var ude at købe heste eller kreaturer på steder de ikke var kendt, så gik den ene først ind og bød en ganske lav pris, og når bondemanden ikke ville sælge så billigt, så kom den anden senere og bød betydeligt mere, men ikke dagsprisen, og så blev der almindeligvis en handel ud af det.

En nytårsaften kom han galt af sted.

Til nytårsløjer hørte den gang at man sneg sig ind hos naboen og venner for at gemme ting for dem. Peder Sørensen sneg sig ind og ville gemme Jens Andreses grødgryde med grød. Det lykkedes at tage den, men da han ville liste ud tabte han gryden og al grøden lå på gulvet. Konen tog det heldigvis med godt humør, og det hele endte i latter; men han var alligevel frygtelig flov over det.

30. marts 1852 brændte Peder Sørensen gård. Natten mellem den 29. og 30., mens alle sov. Kirsten Marie lå endnu i barselseng efter Maren (den gang var det skik at man skulle ligge i sengen 10 dage efter en fødsel), og hun blev reddet ud gennem et vindue i sin bare særk, efter hvad Thisted Amtsavis skrev.

I Thisted Amts forsikringsprotokol 1800-1872 Søndbjerg sogn, findes Taxationsprotokol nr. 2033-1 4. oktober 1852 følgende indført:

Odby sogn, Bjørndal.

Peder Sørensen, forsikringsnr. 48-48 for 300. gården afbrændt 30. marts dette år, er atter opført således:

A. Stuehus øst-vest 17 fag, 9 alen dyb, fyrretræ, grundmur, loft over 15 fag, stråtag, indrettet til gæstekammer, storstue, gang, dagligstue, 5te med kammer over og loft, tørveplads og bagestue, nu tax. 500, forhen 100.

B. 1 hus i øster ende af litra A, totalt brændt.

C. 1 hus syd for gården 200, uforandret.

D. 1 hus syd for gården C 19 fag, 13 ½ alen dyb de 10 fag stentag til stald og karlekammer og lade 800, nu for 1500 rbdl.

Kirsten Marie og Peder Sørensen fik 9 levende børn og 3 dødfødte.

A. Sidsel Kathrine Pedersen f. 15. februar 1843 og hjemmedøbt dagen efter. Fremstillet i kirken 14. april. Her benævnes hendes far som gårdbrugende enkes søn. Hun blev båret af gårdmand Niels Dueholms kone Kirsten Chrestensdatter (moderens søster). Faddere: gårdmand Peder Chr. Jensen i Bjørndal, Niels Nielsen i Helligkilde (moderens svoger), Niels Sørensen af Sinnerup (faderens broder) samt Mads Enevoldsens datter i Bjørndal.

Sidsel Kathrine, der var opkaldt efter sin mormor, blev konfirmeret i Odby kirke 1857 med karakter: gode kundskaber, meget god opførsel.

21. november 1863 døde Sidsel Kathrine, gårdejer Peder Sørensens ugifte datter af Thyfus og blev begravet på Odby kirkegård 20 ¾ år gammel.

B. Søren Christian Pedersen født 25. august 1844, hjemmedøbt 26. august i kirke 17. oktober. Her benævnes faderen gårdmand i Bjørndal.

Gårdmand i Bjørndal Peder Chr. Jensens kone Kirsten Chrestensdatter bar barnet.

Faddere: Peder Chr. Jensen og Mads Enevoldsen i Bjørndal samt gdr. Lars Hebsgårds kone Karen Sørensdatter af Flovlev (moderens stedmor).

Han blev konfirmeret i Odby 1859 med karakterer: meget gode kundskaber og rosværdig opførsel. Hans videre skæbne kendes ikke.

Ifølge Odby kirkebogs afgangsliste fik han 24. oktober 1870 rejsepas til Hierm.

C. Kirsten Pedersen f. 9. februar 1846, hjemmedøbt 10. februar i kirke 1. marts, båret af husmand i Bjørndal Søren Christensens kone Ane Kirstine Mikkelsdatter.

Faddere: gårdmænd i Odby Niels Dueholm og Anders Christensen (moderens svoger og broder) gårdmand Lars Larsen i Flovlev og hustru Karen Sørensdatter (moderens stedforældre).

Kirsten blev konfirmeret 1860. Karakterer: meget gode kundskaber og rosværdig opførsel.

18. september 1866 blev ifølge kgl. bevilling af 21. august 1866 viet hjemme på gården i Bjørndal ungkarl og møllersvend Peter Petersen f. i Hvidbjerg v.å. 24. november 1838, ophold Bjørndal Mølle og pigen Kirsten Pedersen, datter af Peder Sørensen gårdmand i Bjørndal.

Forlovere: Jens Andreas Pedersen og Jens Madsen.

At brylluppet stod derhjemme skyldtes, at Kirsten var højgravid. Når brylluppet først fandt sted så sent var det, efter beretning af hendes søsterdatter Sidsel Katrine = nr. 12F, fordi hendes far ikke ville have denne svigersøn; men med tårer og bønner fik Kirsten og hendes søskende overtalt ham, Men efter brylluppet blev ægteparret særdeles sikre på sig selv, og især Kirsten skal have været meget hoven overfor sine søskende.

I dette ægteskab fødtes 13 børn:

1. Peder Sørensen Petersen f. 26. oktober 1866 hjemmedøbt 27. oktober i kirke 26. december båret af pigen Karen Jensine Pedersen (mosteren). Han fik som sine søskende tilnavnet Langgård. Konfirmeret i Odby 1881. Karakterer tg/mg. Tjente 1885 i Sønderbjerg. 1886 i Bjørndal.

Han blev ifølge la Cours: Danske Gårde III gift med Ane Brusgaard f. 10. maj 1869 i Snedsted og kom til at bo på "Søndergård" matr.nr. 19 a af Heltborg. Gården overtog han i november 1912. Hartkorn 3-4-1-2, 45 tdr. land. Afstået 1929.

2. Hans Peter Langgård Petersen f. 27. september 1869. Tjente 1885-86 i Snedsted.

3. Paul Langgård Petersen f. 28. maj 1871. Konfirmeret 1886 g/mg.

4. Kirsten Marie Langgård Petersen f. 3. maj 1873 konfirmeret 1887 g/mg.

5. Chresten Langgård Petersen f. 9. januar 1876 konfirmeret 1890 g/mg

6. Jens Langgård Petersen f. 1. april 1877 konfirmeret 1891 tg/mg

7. Inger Langgård Petersen f. 1878

8. Anders Langgård Petersen f. 2. januar 1880

9. Maren Langgård Petersen f. 10. november 1882.

Hun blev møllerkone på Hundborg mølle og var gift 27. november 1919 med Anton Carl Kongsbeck f. 16. september 1887 i Sæby. Han købte møllen 1918.

10. Jacob Langgaard Petersen f. 3. december 1884.

11. Johannes Langgård Petersen f. 3. december 1884.

De to var enæggede tvillinger, som deres fætre og kusiner aldrig kunne kende fra hinanden.

12. Dusine Kjerstine Langgård Petersen f. 15. september 1885 tjente 1. februar 1901 i Flovlev hos Niels Poulsen. Hun var ifølge "Danske Landmænd og deres indsats" 1945, Vestervig-Agger kommune gift med Poul Chr. Poulsen, gårdejer i "Øster Røjkær" matr.nr. 4 a m.fl. f. 22. april 1882 i Hvidbjerg, søn af gdr. Anders Poulsen. Øster Røjkær er meget gammel ombygget 1884-86, stuehuset 1900, overtaget 1914, 59 tdr. land. 1945: 62 ½ tdr. land. 1945 var ejendomsskylden 46.400 kr., grundskyld 26.000. 1945 var gården bortfæstet til sønnen Valdemar Poulsen.

I "Danske gården" af la Cour ca. 1906 opgives ejendomsskyld til 32.000, brandassurance 20.000, areal 60 tdr. land. Der holdtes da 10 køer, 30 ungkvæg, 4 heste, 1 plag og 1 får.

Bygningerne var grundmurede, 1 vindmotor var opstillet. Ejendommen var købt af Erik Dam.

13. Mariane Langgård Petersen f. 10. december 1886.

D. Chresten Andersen Pedersen f. 2. oktober 1847 hjemmedøbt samme dag, i kirke 26. december, gårdmand i Odby Anders Christensens kone Dorthe Rasmusdatter bar barnet (moderens svigerinde).

Faddere: Anders Christensen, grd. i Bjørndal. Peder Chr. Jensen, grd. i Helligkilde Niels Nielsen og hustru Maren Chrestensdatter (moderens søster). Chresten er konfirmeret 1862 i Odby. Han er hjemme hos forældre 1860, ikke 1870, men sessionen 1870 angiver: spinke, anses, 62 1/4 tommer, 1871 ringe skævhed i ryggen M4-990.

E. Jens Munk Pedersen f. 3. maj 1849, hjemmedøbt, som alle de andre hjemmedøbte formeldt sygdom samme dag, i kirke 17. maj, gårdmand i Bjørndal Peder Christian Jensens datter Kathrine bar ham.

Faddere: gårdmand Lars Hebsgård af Flovlev (stedefader til moder) gårdmændene i Odby Anders Christensen (morbroder) og Niels Dueholm (mosters mand) samt dennes hustru (moster) Kirsten Chrestensdatter.

Han døde og blev begravet 7. august 1849 som Peder Sørensens mindste barn, død af mani magi m.m. (smerter i brystet).

F. Karen Jensine Pedersen f. 30. juli 1850 = ane nr. 13.

G. Maren Pedersen f. 23. marts 1852 døbt båret af tjenestepige Maren Larsen.

Faddere: Husmand Niels Christensen af Barslev, gdr. Peder Christian Jensen, husmand Chresten Barslev, husm. Chr. Mikkelsens hustru Mette Olsdatter, alle af Bjørndal.

Maren døde 5. september 1852, begravet 12. september.

H. Lars Hebsgaard Pedersen f. 25. marts 1853 hjemmedøbt 28. marts, i kirke 26. juni 1853, båret af Lars Hebsgårds kone Karen Sørensdatter i Flovlev (moderens stedmoder).

Faddere: Grd. Peder Christian Jensen i Bjørndal, Anders Christensen og Niels Christensen Dueholm samt dennes hustru Kirsten Chr.d., alle af Odby. 1867 blev han konfirmeret i Odby kirke. Karakterer: Gode kundskaber og meget god opførsel.

Ifølge Odby kirkebogsafgangsliste rejste han 31. marts 1868 til Nr. Nisum, 1873 hjem fra Nr. Lem, 30. maj 1875 til Lemvig som skomagervend, 22 år. Følgende er berettet af min far = nr. 6:

Lars Hebsgaard købte en "spøgelsesgård" ved Lemvig meget billigt, fordi ingen turde bo i den. Lars var ikke bange, selv om familien ofte, når de gik ud for at malke, mødte en ung pige, der med udslået hår kom fra en niche i muren. Hun bar en strikke i hånd og spærrede dem vejen til stalden indtil hun pludselig forsvandt, men efterhånden gik det Lars Hebsgaards kone på nerverne, og de måtte flytte; men ingen ville købe gården, der blev nedrevet. Børn?

Deres videre skæbne kendes ikke.

15. november 1854 blev Pedersen Sørensen i Bjørndal hans dødfødte barn begravet.

I. Jens Christian Pedersen f. 18. januar 1856 hjemmedøbt 20. januar, i kirke 24. marts 1856, båret af gårdmand i Nørre Nisum, Jens Christensen Østergård hans datter Mette Jensdatter.

Faddere: Jens Chr. Østergård, grd. Anders Christensen, ungarl Chresten Nielsen Dueholm og søster Mette, af Odby.

Han blev konfirmeret 1870 i Odby. Karakterer: meget gode kundskaber, meget god opførsel, 1871 afgang fra Odby 1. april til Lem.

Om ham skrives i: "Den indre mission i Sydthy" (Gudelige småskrifter).

"Jens Chr. Pedersen blev moderløs som 7-årig og kom derfor tidligt ud at tjene. I 1873-74 var han karl i et grundtvigs hjem på Salling og lærte her interessen for bibelen og salmer samt at leve et skikkeligt liv. 1877 lærte han murerfaget og arbejdede sammen men en tro-

ende murersvend fra Lyngø, Lars Josefsen, og en aften de to sad i Holstebro og læste Efs. 2. kap. "af nåde er vi frelste" blev J.C.P. grebet af ordet og regnede sig fra da af omvendt. Tidligt gik han ud på husbesøg og holdt småmøder på Thyholm ifølge med Lars Smed eller Lars Josefsen. 1878 blev de to meldt til herredsfogden, fordi de til nogle unge, der havde mistet deres far, ville tale om gud, hvilket formynderen meldte. Dagen før Lars Josefsens bryllup gik de to nedtrykte til tinghuset i Vestervig og regnede med at blive "sat fast", men slap med en advarsel.

Jens Chr. Pedersen fik sit hjem i Hunskjær i Bedsted sogn og blev, såvel som sin hustru og hele familie, til velsignelse. Han rejste rundt i 30 år som missionær. Han siges at have været en "gå på natur", der nok kunne falde med døren ind i huset; men en i sandhed varmhjertig og rettroende mand, der med hellig nidkærhed havde udmærkede evner til at tale Herrens ord. 14. november 1915 havde han været missionær i 25 år, havde 2 år før solgt sin gård og boede i Bedsted, hvor han blev meget fejret. 14. marts 1916 døde han efter at have lidt meget.

Jens Christian Pedersen blev gift 1879 med Ane Marie f. 29. december 1858 i Bedsted, død ca. 1900. 2. gang giftede han sig i 1904 med Kirsten Mortensen f. 14. januar 1861 i Helligkilde, Hvidbjerg sogn.

I ægteskabet med Ane Marie fødtes 10 børn.

1. Ane Marie Pedersen f. 1880 i Odby.

2. Peder Møller Nørgaard Pedersen f. 14. december 1881 i Bedsted.

Blev murer.

3. Kirsten Marie Pedersen f. 26. juni 1884 i Bedsted. Som ung tjente Kirsten Marie bl.a. i Vejrum, hvorfra hun kom hjem 1909 og var hjemme hos forældrene 1911. Hun blev gift med Chresten Jacobsen, sadelmager. De boede i Arup i Snedsted sogn. 1 barn.

a. Niels Hove Jacobsen f. 16. april 1918 i Arup, gift 16. marts 1943 med Anne Marie Roesgaard f. 13. september 1918 i Nr. Lem. viet i Nr. Lem kirke.

Hun er søster til Bettys mand Valdemar 6Jx.

Niels Hove Jacobsen døde 6. marts 1978 i Aulum.

Ane Marie og Niels Hove Jacobsen har 4 børn:

1) Bente Margrethe Hove Jacobsen f. 29. september 1945 i Hjørring. Hun er sygeplejerske og har været gift med Henning Hougaard Andersen. Ægteskabet opløst, 1 barn.

a) Jens Haugaard Andersen f. 14. marts 1969 i Gloslunde.

2) Ellen Solvej Hove Andersen f. 21. juni 1948 i Handbjerg.

Gift I Jørgen Leslie Fauerschou.

Ægteskabet opløst.

Gift II med Torben.

Læge på Sjællands Odde 3 børn.

a) ? b) ? c) ?

3) Jens Jørgen Hove Jacobsen f. 27. maj 1951 i Handbjerg. Lærer ved Gelsted skole.

Gift med Kari, 3 børn.

a) Rune b) Jeppe c) Iben

4) Svend Erik Hove Jacobsen f. 22. november 1954 i Handbjerg. Læge i Ålborg.

Gift med Ingeborg, 4. børn

a) Marie b) Signe c) en pige d) Jette

4. Petrea Pedersen f. 1885 i Bedsted. Var hjemme 1890, men ikke siden.

5. Kathrine Pedersen f. 29. juli 1886 i Bedsted. Hjemme ved folketællingerne 1906 og 1911.
6. Jacob Ingeman Pedersen f. 16. juli 1888 i Bedsted.
7. Hans Adolf Brorson Pedersen f. 25. februar 1890 i Bedsted.
8. Peder Sørensen Pedersen f. 1. juni 1892 i Hundskjær by, Bedsted sogn.
Gift med Else Marie Madsen f. 8. august 1893. Ifølge "Danske landmænd og deres indsats" 1945 var han ejer af "Brogård" i Bedsted. Gården var da ca. 150 år gl. men stuehuset fra 1907, overtaget af Peder Sørensen Pedersen 1916. Han var desuden rejsemissionær for Indre Missions Samfund i Bedsted sogn.
9. _____
10. Johanne Krestine Pedersen f. 3. marts 1897 el. 98.

Ifølge Odby kirkebog fik Peder Sørensen i Bjørndal et dødfødt barn begravet 1. maj 1859 og et dødfødt barn begravet 29. oktober 1861.



Kås Skovhus

28. Niels Christian Miltersen

f. 1809 i Søndbjerg sogn
død 1895 i Lime sogn
viet 1839 i Søndbjerg sogn til

29. Bodil Cathrine Christensdatter

f. 1816 i Dølby sogn
død 1895 i Lime sogn.

Niels Christian Miltersen blev født 6. juli 1809 i "Vester Ballegård" i Søndbjerg og hjemmedøbt samme dag, i kirke 6. august 1909 som søn af Milter Pedersen og hustru Kirsten Chrestensdatter. Karen Jensdatter bar ham og faddere var Chresten Willadsen (faderens fætter) Chresten Balle (moderens far) Anders Dalgård (nabo) Dorthe Chrestensdatter.

Ifølge lægdsrulle opholdt Niels Christian sig i Søndbjerg sogn, vel hos forældrene, til 1821, da familien flyttede til Hvidbjerg sogn, Kallerup by, hvor han var, til han blev soldat. 1831 angives han som 63 ½ tomme høj med en kendelig armskade. Han blev dog soldat 1833 ved 2. Jyske Regiment, idet han stillede for en anden og mødte 2. juli. 20. oktober 1836 var han hjemme igen og fik så amtspas, som hans ældste broder kautionerede for, hvorefter han rejste til København, hvor han var i 2 år, hvorefter han atter vendte hjem.

Året efter blev han gift i Søndbjerg kirke.

17. marts 1839 viedes ungarl Niels Christian Miltersen, snedker i Mosehuset til pigen Bodil Cathrine Chrestensdatter i Søndbjerg.

Efter lægdsrullen var han husmand i Søndbjerg sogn efter afgift og skøde, som han havde fået tinglæst ved sessionen 1840.

Bodil Kathrine Chrestensdatter blev født 10. juni 1816 i Estkier, Dølby sogn og døbt samme dag hjemme, i kirke 21. juli 1816, som datter af Chresten Jensen Lyby, gårdmand i Estkiær og hustru Dorthe Jensdatter. Hun kom som barn med forældrene til Søndbjerg til et hus ikke langt fra, hvor hendes senere mand boede. Hun skal have været meget stolt og et af hendes børnebørn på Salling har berettet, at hun fortalte sine børn, at hun havde giftet sig langt under sin stand, i virkeligheden var både hendes og hendes mands forældre gået fallit efter statsbanke-rotten og endt i små kår; men hendes forældre endte dog ikke under fattigforsorgen, som hendes mands forældre.

Ifølge afgangslisten flyttede Niels Chr. Miltersen med kone og datter 3. oktober 1844 til Lime på Salling, hvor han 6. oktober blev optaget i tilgangslisten.

21. november 1844 tilmeldtes Mads Christensen Knudsgård fra Hvidbjerg Thyholm i tilgangslisten i Lime, som tjenestekarl hos Niels Chr. Miltersen i Skovhuset.

Følgende folketællinger findes for familien. Søndbjerg sogn 1840.

Niels Christian Miltersen 33 år husmand og snedker.

Bodil Cathrine Chrestensdatter 24 år hans kone, væverske.

Dorthe Nielsdatter 1 år, datter.

1845 Lime sogn, Rødding herred, Kås skovhus

Niels Miltersen 37 år f. i Søndbjerg, snedker, har skovhuset med jordlod i leje.

Bodil Cathrine Christensdatter 29 år, f. i Dølby hans kone, væverske.

Dorthe Nielsdatter 6 år, f. i Søndbjerg, datter.

1850 angives han som tømrer og lejer af skovhuset og har da 4 børn.

1855 samme sted, tømmemand 4 børn.

1866 kaldes han snedker med hustru og 6 børn.

1870 snedkermester med kone og 2 børn hj.

1880 skovfoged med kone og 1 søn hjemme

1890 er Niels Chr. Miltersen og hans kone flyttet fra Kås skovhus til Lime by i et hus, som stod endnu i 1970. Da fandtes også hans og hans kones gravsten på Lime kirkegård med følgende indskrift:

Snedker N.C. Miltersen f. 8/7 1808 (1809) død 2/2 1895 og hustru

Bodil Kathrine Christensen f. 18/6 1816 død 13/3 1895.

Niels Christian Miltersen og Bodil Kathrine fil i deres ægteskab 9 børn:

A. Dorthe Nielsdatter f. 24. december 1839 og døbt 29. december i Søndbjerg kirke, båret af Mette Kjerstine Miltersdatter af Semb (faster).

Faddere: gårdmand Niels Krabbe af Hillesø, husmand Peder Christensen Villerup af Søndbjerg, ungarl Chr. Miltersen af Hillerød (farbroder), husmand Chresten Lybys datter, Anne Chrestensdatter af Søndbjerg (moster). Hun blev konfirmeret i Lime med karakter g/mg.

Dorthe havde vist nok manufakturforretning i Randers. Hun blev aldrig gift, men havde måske en datter 1. Marie Jørgensen f. 1860 i Lime. Hun var en tid hos sin mormors søster i Søndbjerg, Jensine Chrestensdatter Lyby, der ikke selv havde børn. Det fortælles, at hun skulle have arvet dem, men da hun en tid var i huset hos sin moster Wilhelmine i Støvring, kom hun hjem til dem i en tynd sommerkjole, og herover blev de så foragede, at hun intet skulle arve.

Men hun blev senere gift med Martin Toft fra Stigsgård i Vendsyssel. Han var gårdhandler og godsbesidder. Ejede mange gårde; men gik vist nok fallit.

De havde flere børn: Peder og William Toft, Linda og Vera Toft. Vera var vist nok sygeplejerske, og Linda havde frisørsalon. Linda havde en datter. Marie Jørgensen kom efter Tofts død til København og boede på Tuborgvej.

B. Christen Nielsen f. 8. januar 1945 i Lime, Kås skov og døbt i Lime kirke den 17. januar.

Faddere var pigen Mariane Nielsdatter og pigen Johanne Chrestensdatter, husmand Ludvig, ungarl Peder Nielsen af Husted, og ungarl Jens Miltersen af Søndbjerg.

Chresten var hjemme i Lime i 1860, og er sandsynligvis blevet soldat (se lægdsrulle) omkring 1865, måske på Sjælland, for 1870 var han på Ny Holmegård i Hvidovre. 16. april 1871 viedes ifølge Hvidovre kirkebog i Frederiksberg kirke ungarl Chresten Nielsen 26 2/12 år, mejerikarl af Holmegaard og pige Botilla Johansdatter 26 8/12 år, tjenestepige af Holmegaard i Hvidovre. Har haft skydskopper.

Forlovere: Landmand Frederik Gustav Hagemann i Fiolstræde 42 i København og Jens Earl Ostenfeld af Bjerregård i Valdby.

I 1873-77 kaldes Chresten Nielsen mælkeforpagter.

Efter en barnefødsel 31. oktober 1877 døde Botilla Johansdatter den 3. november 1877 af en nyresygdom, 33 ½ år gammel. Begravet 9. november med ringning af kirkeklokkerne.

Christen Nielsen blev 2. gang gift i 1879 med Laura Smidt f. 7. marts 1844 i Horsens. Efter dette ægteskab købte Chresten Nielsen "Saltoftegård", Stenlille sogn, Merløse herred, Holbæk amt. matr.nr. 1 a. Her blev de boende.

Han døde på Saltoftegård 9. februar 1920, begravet 17. februar i Stenlille. Hun døde den 3. marts 1920, begravet 9. marts på Stenlille kirkegård.

Christen Nielsen og Botilla Johansdatter fik 4 børn:

1. Carl Edvard Nielsen f. 21. maj 1871 i Hvidovre, døbt 2. juli.

Faddere var forældrene samt ansatte på Holmegård, hvor forældrene også boede. Carl Edvard blev gift efter kongebrev af 16. maj, viet 22. maj 1894 med pige Mette Marie

Houlberg af Saltofte. Forlovere: forældrene. (Hendes far var gårdejer Søren Houlbjerg af Thorsager). 1949 var han i Århus for at mødes med sin broder Anton.

2. Anton Christian Nielsen f. 19. september 1873 i Holmegård, døbt 16. november i Hvidovre.
Faddere: Forældrene og folk ansat på Holmegård (se arkivkortene).
Konfirmeret i Stenlille 8. april 1888, karakter mg?/mg. 10. december 1915 angives han at være telegrafist i Roskilde. 1949 besøgte han sin kusine Anne i Lime (28 J 1).
3. Axel Valdemar Nielsen f. 13. januar 1876 i Holmegård, døbt 19. marts i Hvidovre.
Faddere: gartner Thomsens hustru Ane Marie Severine, Roskildevej 79, pige Maren Thomsen ibidum, gartner Thomsen, ungkarl Jens Nielsen af Holmegård og faderen.
Axel døde 13. oktober 1889 på Saltoftegård, 13 år gammel.
4. Johannes Martinus Nielsen f. 31. oktober 1877, døbt 11. november.
Faddere: Indsiddet Poulsens hustru af Sverige, pige Dorthe Nielsen, Holmegård, Poulsen, Sverige og Jens Nielsen af Vedbæk samt faderen.
Johannes døde før 1880.

Med sin anden hustru Laura Smidt fik Chresten Nielsen 2 børn:

5. Christa Kathrine Rasmine Nielsen f. 7. juni 1882 på Saltoftegård, døbt 16. juli.
Faddere: Proprietær Ostenfeldt og frue af Bjerregård i Hvidovre sogn, barnets forældre, Christa blev konfirmeret 4. oktober 1896, karakter mg og ca. 1913 blev hun viet til Jens Peter Jensen f. 1891 i Tjørntved. De fik 9 børn:
 - a. Milner Svend Christian Schmidt Jensen f. 11. februar 1914 i Saltofte, døbt 19. marts i Stenlille.
 - b. Laura Rasmine Schmidt Jensen f. 5. juni 1915 i Saltofte, døbt 18. juli i Stenlille.
 - c. Christa Rasmine Schmidt Jensen f. 7. september 1916 i Saltofte, døbt 8. oktober i Stenlille. Disse 3 børn havde ens faddere nemlig: Moderen bar, Marie Larsen, forpagter Ludvig Nielsen, gårdejer Chr. Nielsen og faderen, alle af Saltofte.
 - d. Axel Richard Schmidt Jensen f. 28. november 1917, døbt 20. januar 1918. Moderen bar. Faddere: Husmand Jens Peter Jensen i Tjørntved, fodermester Karl Jensen og hustru Marie i Tjørntved og barnets fader.
 - e. Simon Edvard Venzel Schmidt Jensen f. 5. januar 1919 i Saltofte, døbt 3. februar. Moderen bar.
 - f. Chresten Carl Bernhardt Schmidt Jensen f. 27. maj 1920 i Saltofte, døbt 20. juni. Moderen bar. Faddere: gårdmand Ludvig Schmidt Nielsen og hustru Kristine Larsen, Saltofte, parcellist Chr. Klemmensen og faderen.
 - g. Alfred Johannes Martinus Schmidt Jensen f. 27. maj 1921, døbt 26. juni i kirken.
 - h. Helene Antoinette Schmidt Jensen f. 24. juli 1922 i Saltofte, døbt 14. januar 1923.
 - i. Edith Inger Schmidt Jensen f. 17. april 1927 i Saltofte, døbt 6. juli i Stenlille.
6. Niels Christian Ludvig Smith Nielsen f. 24. november 1884 på Saltoftegård, døbt 8. marts 1885 i Stenlille.
Faddere: forældrene, gårdejer Anders Sørensen, Saltofte og styrmand Anton Christian Smith, Horsens. Konfirmeret 9. april 1899 i Stenlille kirke, karakter g+/mg.
Ludvig som han blev kaldt overtog Saltoftegård efter sin far. Han blev gift 1909 med Ane Krestine Larsen f. 7. oktober 1887 i Dalby og fik med hende 4 børn, men levede

samtidig sammen med sin tjenestepige Helga Sofie Jørgensen f. 28. august 1894 i Saltofte og fik med hende 3 børn.

Da kommunen forbød ham at have pigen på gården, byggede han et hus til hende på marken. Hans kone tog sig meget af alle børnene, der holdt meget til på gården. Efter hendes død giftede han sig med Helga.

C. Milter Nielsen f. 16. december 1846 = ane nr. 14.

D. Peter Nielsen f. 30. oktober 1848 i Kås skovhus døbt 12. november 1848 i Lime, båret af pigen Ane Poulsdatter.

Faddere: Pigen Ane Jensdatter, smed Peder Nielsen, ungkarl Niels Nielsen, ungkarl Jens Chr. Nielsen, alle af sognet.

Han blev konfirmeret i Lime 1863, karakter mg/ug.

Peter Nielsen blev gift og boede i Vinderup.

E. Kerstine Nielsen f. 16. december 1850 i Kås, døbt 26. december båret af Ane Kerstine Pedersdatter.

Faddere: Ane Jensdatter og ungarlene Hans Andersen, Søren Nielsen og Niels Nielsen.

Hun blev 1875 gift med handelsgartner Jens Andersen. De kom til Thisted 1879 og boede 1880 i Vestergade matr.nr. 341. Han var født 2. juni 1846 i Estved ved Fredericia. De boede da i baghuset som ejedes af skomager Hobolts enke. De havde da 2 børn og 2 lærerdrenge; men før 1890 havde de selv købt hus i Vestergade nr. 366 a, gadenr. 82, og boede i forhusets stueetage, og havde 1890 6 børn og 1 lærling.

1901 oplyses det i folketællingen at de har haft 11 børn, hvoraf de 4 er døde. 6 var hjemme.

Kerstine døde 1934-35 og hendes mand Jens Andersen døde 1941 og blev meget rosede omtalt i avisen. Begge begravet i Thisted.

Jens Andersen var, da han døde byens ældste medlem af forsvarsbrødrenes forening.

Børn:

1. Jens Andreas Andersen f. 1877 i Trustrup, mens faderen var gartner på gården Trustrup på Salling, hvortil faderen var kommet fra herregården "Ny Skivehus".

2. Nielsine Cathrine Andersen f. 1879 i Thisted.

3. ### døde

4. ### døde

5. Anders Vilhelm Andersen f. 4. marts 1884.

Han overtog 1920 gartneriet efter faderen. Han drev forretningen næsten udelukkende som blomstergartneri, mens faderen havde startet den som planteskole med haveprodukter. Ugift.

6. Christian Andersen f. 27. april 1885.

7. Elise Andersen f. 1. april 1886, havde mange børn, gift med isenkræmmer Nielsen i Thisted.

8. Peter Emil Andersen f. 29. juni 1887. Han boede i Århus og var i mange år Jyllandsmester og Danmarksmester i fjervægt, som det står i avisen fra den gang. Han blev nr. 2 ved en konkurrence i Århus om flotteste legemsbygning.

9. Ottomine Marie Andersen f. 1889 død som lille.

10. Hedvig Andersen f. 14. juni 1892. Ugift.

Boede som gammel i København. Havde været med i Vilhelms forretning.

11. Theodor Andersen f. 27. december 1894. Han var dyrlæge i Kødbyen i København. Havde en datter, der boede i Sverige, gift med en jøde.

F. Mariane Nielsen f. 14. april 1853, døbt 24. april. Båret af Birthe Cathrine Chrestensdatter af Kås.

Faddere: Maren Nielsdatter af Husted samt Peder, Niels og Søren Nielsen af Husted. 29. april 1853 døde Mariane, begravet 8. maj.

G. Mariane Nielsen f. 21. marts 1854 døbt 2. april. Båret af Mariane Chrestensdatter, stuepige på Kås, og pigen Lise Nielsdatter af Søndergård. Mandfaddere: ungarlene Søren Nielsen og Niels Nielsen af Husted, samt A. Justesen fra Aalbæk. Mariane døde 28. december 1854 og blev begravet 7. januar 1855.

H. Vilhelmine Nielsen f. 16. december 1855 døbt 30. december 1855.

Hun blev gift med købmand Niels Peter Andersen, der havde købmandsgården i Støvring, en stor og blomstrende forretning, men de mistede vist nok mange penge ved landmandsbankens krak (1929?). De havde 2 børn.

1. Milter Chr. Mark Andersen f. 1886 død 9. maj 1905, 18 3/4 år gammel af tuberkulose. Begravet i Støvring 14. maj.

2. Agnes Andersen f.

Hun døde i København 81 år gammel, boede Valby Langgade nr. 6 og levede af at udleje værelser. Hun var en original. Havde været gift med en Flensborg og havde med ham en datter.

a) Gudrun Flensborg f. ca. 1915, 1. gang gift med murersvend Andersen ca. 1946 og fik med ham en datter

1) Birthe Andersen, evnesvag.

2. gang med - Katzenstein, senere navneforandring til Kattorp, og havde med ham 4 børn.

2) Elin Kattorp ugift 1967, 1 søn

3) Randi Kattorp f.

4) Gerd Kattorp

5) Kåre Kattorp evnesvag

I. Jens Nielsen f. 1. november 1858, døbt 26. december.

Faddere: gårdmand J. Chr. Nielsens hustru i Smedemark og pigen Dorthe Nielsen (søster) husmand Søren Nielsen, Husted, tjenestekarlene Mads og Chresten Nielsen fra Kås. Gift.

Ifølge gravsten på Lime kirkegård: Tømmermester Jens Nielsen f. 1. november 1858 ###
5. juli 1943 og hustru Nicoline Nielsen f. 13. november 1872 ### 11. juni 1912.
Nicoline og Jens Nielsen havde mindst 3 børn:

1. Stine Nielsen. Gift med Åge. De havde chokoladeforretning i Farimagsgade i København. 2 børn.
a) _____ b) _____
Det ene barn døde 16 år gl.
2. Anna Nielsen boede i Lime og var gift med en vognmand, Thorvald.
2 børn:
a) Ella b) Ove f. ca. 1930.
3. Agnes Nielsen blev sygeplejerske og var i mange år på Øresundshospitalet i København. Ugift.

30. Chresten Nielsen (Bagger)

f. 1807 i Humlum sogn
død 1866 i Vestervig sogn
viet 1844 i Vestervig kirke til

31. Ane Kerstine Laustsdatter (Odde)

f. 1819 i Skyum sogn
død 1893 i Vestervig sogn.

Chresten Nielsen (senere kaldet Bager eller Bagger efter sin stedfader) blev født 1807 på Nørbak i Humlum sogn og hjemmedøbt den 20. december. Dåben blev konfirmeret 3. januar 1808 i Humlum kirke. Forældrene var Niels Nørbak og hustru Dorthe Chrestensdatter. Han blev båret til dåben af Dorthe Andersdatter og faddere var Jens Godehus, Jens Schou, Dorchæus Piine, Dorchæus' hustru og Chresten Bonesens datter.

Sine første leveår tilbragte Chresten Nielsen i Nørbak, men da hans far døde og moderen 1812 blev gift anden gang med en ung mand fra Jegindø flyttede familien 1813 til Jegindø, hvor de overtog stedfaderens fødehjem "Søndergård". 6. maj 1826 blev Chresten Nielsen overført fra lægdsrullen til sørullen og 1827 blev han udskrevet til sømilitten.

Efter sin tjenestetid kom han ind ved lodsvæsenet og blev underlods i Agger.

Ifølge Vestervig kirkebog viedes 9. august 1844 i kirken ungarl og husejer og lods Chresten Nielsen Bagger i Randrup 36 ½ år (vaccineret 16. juni 1819 af Nørgård i Nykøbing) og pige Ane Kirstine Laursdatter, husholderske hos brudgommen i Randrup 24 ¾ år (vacc. 17. juli 1823 af Willersdorph).

Forlovere: gårdmand og lods Christen Nielsen Abildhauge og brudens far indsidder Lars Christensen Odde i Randrup.

Anne Kerstine Laustdatter, som hun var døbt, blev født 16. september 1819 i Skyum og døbt 27. oktober i kirken som datter af Laust Christensen Odde, tjenestekarl og nu skilt fra bord og seng med konen Anne Olesdatter af Skyum.

Faddere: Tjenestepige Zidse Olesdatter af Aaes, pigen Maren Lund, gårdmand Peder Ruesgård?, tjenestekarl Anders Sodborg og Chresten Müller, alle af Skyum.

Anne Kerstine boede således det meste af sin barndom i Skyum; men da hendes mor i 1831 atter flyttede hjem til sin mand i Doverodde i Ydby sogn kom Ane Kerstine selvfølgelig med. Hun blev konfirmeret i Ydby kirke 6. april 1834 med karaktererne: meget gode kundskaber og meget anstændig opførsel. Hun blev nu hjemme hos forældrene i Ydby indtil hun 1. maj 1842 kom i tjeneste hos sin senere mand, der forøvrigt i tilgangslisten 1842 kaldes Lods Chresten Bagger. Her nævnes det også, at hun kom fra Ydby med et godt skudsmål fra præsten Carstensen.

Følgende folketællinger findes fra Vestervig, hvor familien er nævnt:

1. februar 1845 Randrup by, 1 hus.

Chresten Nielsen Bager 38 år f. i Humlum, underlods ved Agger.

Ane Kerstine Laustsdatter 26 år f. i Skyum, hans kone.

Laust Christensen Odde 61 år f. i Ydby, inderste og daglejer.

Ane Olesdatter 54 år f. i Villerslev, hans hustru.

1. februar 1850 Randrup by, 1 hus

Chresten Nielsen Bager 43 år f. i Humlum, Lods

Ane Kerstine Laustdatter 31 år f. i Skyum, hans hustru.

Maren Nielsdatter 25 år f. i Hurup, tjenestepige

Laust Christensen Odde 67 år f. i Ydby, enkemand,

husmoderens fader, der forsørges af husfaderen.

1 søn og 1 datter er vist glemte indført i tællingen.

1. februar 1855 Randrup by 1 gård.

Chresten Nielsen 48 år f. i Humlum, lods, gårdejer.

Ane Kerstine Laustdatter 36 år f. i Skyum, hans hustru.

Niels Christian Christensen 8 år f. i Vestervig, barn

Ane Marie Dorthea Christensen, 5 år f. i Vestervig, barn

Laurette Christensen, 1 år f. i Vestervig, barn

Laust Christensen Odde 71 år f. i Ydby, enkemand.

Husfaderens svigerfar, der af ham forsørges.

Chresten Nielsen 30 år ugift f. i Hurup, tjenestekarl

Johanne Jensdatter 20 år ugift f. i Vestervig, tjenestepige

Ovennævnte tjenestekarl, blev som det fremgår senere, gift med Ane Kerstine.

Folketælling 1. februar 1860 Randrup by, 1 gård.

Chresten Nielsen 53 år f. i Humlum, lods

Ane Kerstine Laustdatter 41 år f. i Skyum hans kone

Niels Christian Christensen 13 år f. i Vestervig, barn

Ane Marie Dorthea Christensen 11 år f. i Vestervig, barn

Laurette Christensen, 6 år f. i Vestervig, barn

Larsine Christensen 4 år f. i Vestervig, barn

Ane Dorthea Christensen 1 år f. i Vestervig, barn

Laust Christensen Odde 76 år f. i Ydby, enkemand.

Husfaderens svigerfar, der af ham forsørges.

Chresten Nielsen 35 år f. i Hurup, ugift, tjenestekarl

Ane Marie Rask 31 år f. i Skinnerup, ugift, tjenestepige.

4. december 1866 druknede Chresten Nielsen Nørbak, ifølge Vestervig kirkebog, på fjorden, og han blev begravet 14. december.

Ifølge datteren Laurettes beretning var der ingen der så, han faldt overbord. Han sejlede meget på England og var derfor ofte væk fra familien i længere tid; men havde altid gaver med hjem til sin kone og sine børn. Hans sidste tur skal have været til England og trods stormvejr forløb turen godt; men på det sidste stykke vej ind i havnen forsvandt han, uden nogen så, at han faldt overbord.

Det fortælles også, at da et af hans børn blev født var det et forrygende snevejr, og da han var husmand, gik han som skik og brug var, til en gårdmand, for at få ham til at køre efter jordefoderen; men denne nægtede at køre, da begge hans øg var med føl. Først efter besøg hos flere gårdmænd, lykkedes det ham at finde en, der fik ondt af ham og kørte. Efter barnets fødsel lovede han sin kone, at de ikke skulle have flere børn, før de selv var kørende.

Er denne historie rigtig må det være Niels Christians fødsel, der er tale om, da han er den eneste der er født i huset om vinteren; men efter hans fødsel er dog et barn mere født i huset.

Gården Chresten Bagger købte hed "Midholmgård" og beskrives i la Cours: Danske gårde III. samling som matr.nr. 7 a m.fl. af Randrup hartkorn 4-4-3-1.

Efter Christen Nielsen Baggers død giftede Anne Kerstine Laustdatter sig 2. gang med deres tjenestekarl gennem mere end 10 år. Han kom til Midholmgård 1. maj 1854 og skulle efter sigende på egnen være far til de to yngste af børnene, hvilket naturligvis aldrig vil kunne bevises. Anne Kerstine og hendes anden mand findes således angivet i folketællingen med familien på Midholmgård:

1. februar 1870 Randrup by, Vestervig sogn.

Chresten Nielsen 44 år f. i Hurup, jordbruger Ane Kerstine Laustdatter 50 år f. i Skyum hans kone.

Ane Marie Dorthea Christensdatter 20 år.

Laurette 15 år, Larsine 12 år, Ane Dorthea 10 år, Christian Adolf 8 år og Claudine Kerstine 6 år. Hendes børn af 1. ægteskab, alle født i Vestervig.

Jens Chr. Pedersen 19 år f. i Vestervig, tjenestekarl.

1. februar 1880 Randrup, 1 gård.

Chresten Nielsen 54 år f. i Hurup, gårdmand.

Ane Cherstine Lauridsdatter 60 år f. i Skyum, hans kone.

Laura 25 år, Larsine 22 år, Claudine Odine Kerstine 16 år og Christian Adolf 18 år.

Hendes børn af 1. ægteskab født i Vestervig.

1. februar 1890 Randrup by, 1 gård.

Chresten Nielsen 64 år f. i Hurup, gårdmand.

Ane Kerstine Laustsdatter 70 år f. i Skyum hans kone.

Chr. Adolf Christensen 28 år, søn og medhjælper

Larsine Christensen 32 datter, begge ugifte.



"Midholmgård", matr.nr. 7 a m.fl. af Randrup (fotograferet 1914)

Chresten Nielsen led meget af tungsind, hvilket fik den sørgelige slutning, at han efter et skænderi med sønnen Adolf tog sit eget liv. Ifølge Vestervig kirkebog døde 23. april 1893 og begravedes på nedre kirkegård Chresten Nielsen, gårdmand i Randrup, søn af Niels Christensen og Karen Graversdatter, født i Hurup, gift med Ane Kerstine Laustdatter, 68 år, fandtes hængt, dårlige huslige forhold til søn og hustru.

Ugedagen efter hans død 30. april 1893 døde i Randrup og begravedes 5. maj på nedre kirkegård Ane Kerstine Laustsdatter enke efter gårdmand Chresten Nielsen samme sted. 1. gang gift med Chresten Nielsen Nørbak, kaldet Bager, datter af Laust Christensen Odde og Ane Olesdatter, 73 år, død af astma.

De to blev begravet samme dag, idet man, da han ikke var begravet, da hun døde, lod ham blive stående, så de kom i samme grav.

Chresten Nielsen Nørbak (Bagger) og Anne Kerstine Olesdatter fik i deres ægteskab 8 børn:

A. Ane Dorthea Christensen f. 6. april 1846 i Randrup og døbt hjemme den 8. april formedelst anmeldt sygdom.

Dåben blev ikke konfirmeret i kirken, idet Ane Dorthea døde den 20. maj og blev begravet på Vestervig kirkegård.

B. Niels Christen Christensen f. 15. januar 1848 i Randrup og hjemmedøbt den 17. formedelst anmeldt sygdom.

Han blev frembåret i Vestervig kirke 12. marts.

Hans far betegnes her husmand og lods. Ingen af fadderne var af familien efter hvad jeg kan se.

Han blev senere kaldet Niels Christian Bagger og blev 14. maj 1875 gift i Vestervig kirke med Else Marie Madsen f. 15. februar 1844 på Gl. Sejersbøl, datter af Mads Mickelsen Møller og hustru Johanne Kerstine Nielsdatter. Da de blev gift blev Sejersbøl delt i Gl. Sejersbøl og Ny Sejersbøl, og Ny Sejersbøl fik N. Christen Bagger og Else Marie.

Ny Sejersbøl fik matr.nr. 1 b og 15 c. Gården var på 60 tdr. land ager og 12 tdr. land eng.

Bygningerne er opført 1883. Ejer af gården var N. Christen Bagger fra 1875 til 1. november 1906, da sønnen Christen overtog Ny Sejersbøl.

22. september 1899 døde Else Marie og blev begravet på Vestervig Vestre kirkegård.

Efter at Niels Christen Bagger havde afstået gården til sønnen, flyttede han på sine gamle dage til sin ældste datter, der nu boede på Midholmgården, N. Chr. Bagges fødehjem. Her holdt man en stor fest for ham på hans 90 års fødselsdag den 15. januar 1938 (se festsangen). Han døde den 13. december 1939 på Midholmgård, og blev begravet ved siden af sin hustru. Ægteparret fik 3 børn:

1. Ane Kirstine Christensen f. 29. november 1878 i Ny Sejersbøl, Vestervig. Hun blev gift med Niels Christen Skibsted Thomsen f. 27. oktober 1881 i Hurup, søn af gårdmand Mads Peter Thomsen. Han var mejerist og enkemand. Hans første kone var død i barselseng sammen med sit barn.

De overtog 1909 hendes fars fødehjem "Midholmgård" i Randrup efter at hendes kusines (30 C 1) mand var gået fallit med "Midholm", som de havde ombygget 1907. Den blev bygget om igen 1915. En af ombygningerne skete i forbindelse med en brand, vist nok en lynbrand. Gården er ellers efter sigende meget gammel. 1909 var der opdyrket 87 tdr. land, 1945 111 tdr., 1945 var ejendomsskylden 63.000, grundskyld 38.700. Besætning 1909: 5 heste, 9 køer, 18 ungvæg, 11 svin, 10 får.

Besætning 1945: 7 heste, 12 køer, 59 ungvæg, 100 svin.

(Se: Danske Landmænd og deres indsats, 1945, Thisted amt).

Chr. Skibsted Thomsen og Ane Kirstine er begge døde efter 1945. Ingen børn.

2. Chresten Nielsen Christensen f. 11. juni 1882 i Ny Sejrsbøl. Han blev gift med Martine Marie Kjær f. 9. juni 1880, datter af gårdejer Niels Chr. Kjær.

Viet i Vestervig kirke 4. januar 1904. De overtog ejendommen 1. januar 1907 efter hans far, Ny Sejrsbøl matr.nr. 1 b og 15 c af Vesterby, Hartk. 4-7-1-0 60 tdr. land ager 12 tdr. eng.

Martine og Chresten fik deres ægteskab 8 børn. Af disse kendes kun

Konrad Bagger Han blev uddannet som skolelærer og fik embede ved Ellede ved Kalundborg, men det var kun kort tid. Han døde få dage før sit bryllup og blev begravet ca. 31. oktober 1935.

Jørgen Bagger Christensen var den yngste. Han overtog Ny Sejersbøl efter forældrene.

3. Martha Johanne Christensen f. 29. september 1886 i Ny Sejersbøl, døbt i Vestervig kirke.

Hun blev omkring 1912 gift med Christen Christensen f. 19. juni 1884 i Oksnebøl, Vestervig sogn søn af gårdmand Jens Christensen. Han var uddannet tømrer, men da han blev gift med Johanne fik han tilbudt gården "Mariesminde" som var blevet udskilt fra "Ny Sejrsbøl" i 1906. Gården er på 23 tdr. land. Stuehuset er som jeg husker det ret stort i forhold til gårdens størrelse. Christen Christensen døde omkring 1955 og Johanne i 1970-erne.

De havde 3 børn:

a. Marie Christensen f. 1914 død ca. 1937 i København. Marie læste til husholdningslærerinde, men fik børnelammelse og døde i København i løbet af få dage, 23 år gammel.

b. Jens Christian Christensen f. ca. 1917, død ca. 1985. Jens Christian blev uddannet som dyrlæge og fik stilling som sådan i Thy. Han var gift med en sjællænder, men blev skilt. Efter sigende var han vanskelig og undertiden glad for våde varer. Det fortælles, at han engang ægteparret var inviteret til en stor fest, satte sin kone af på en øde landevej i øsende regnvej og lod hende gå hjem. Han kørte til fest og fortalte, at hans kone var syg, men hun var rasende, og gik i sin lange kjole og højhælede sko til festen, hvor hun senere dukkede op som en druknet mus og fortalte det hele som det var.

Jens Christian og hans kone fik 3 drenge, der vist nok alle kom på Herlufsholm.

c. Agnethe Christensen f. 1920.

Agnethe blev husholdningslærerinde på Frederiksberg Husholdningsskole, som hun blev indehaver af. Den ligger i Hostrups Have, hvor Michael Alstrøm bistod hende ved salget af skolen for få år siden, omkring 1989. Agnethe er ugift og har ingen børn.

C. Ane Marie Dorthea Christensen f. 18. august 1849 i Randrup. Hun blev på grund af sygdom hjemmedøbt 4. september, men overlevede og blev frembåren i Vestervig kirke 18. november.

Faddere var gårdmand Niels Slots hustru Line Thøgersdatter af Ydby, gårdmand Chresten Nielsens hustru Mette Madsdatter af Hurup, Th. Chresten Ullitz af Skårup, husmand Poul Christensen af Vester Ulsted, samt ungarl Christen Lauridsen af Øster Ulsted. Ane Marie blev gift med Niels Madsen f. 5. marts 1848 på Gl. Sejrsbøl. Han var broder til Niels Christen Baggers kone (se 30 B).

De overtog hendes fødehjem "Midholmgård" i Randrup, Vestervig sogn efter at hendes broder Adolf (se 30 g) var gået fallit med gården?

De fik kun et barn, en datter, hvis mand overtog gården og Marie og Niels Madsen flyttede til en lille ejendom i Vestervig, hvor de boede i 1911.

Deres datter,

1. Dorthea Anne Madsen f. 28. september 1878 i Asbøl, Vestervig sogn. Hun blev gift med Chresten Bisgaard f. 5. juli 1871 i Skyum. De fik overdraget "Midholmgården", men gik fallit og gården blev overtaget af hendes kusines mand (se 30 B 1) i 1909. Kort efter døde Chresten Bisgård. Dorthea boede nu i mange år på en lille ejendom sammen med sit eneste barn Johan Peter Bisgård f. 18. februar 1905. De havde 1907 ombygget Midholmgård.

a. Johan Peter boede sammen med sin mor til hun døde. Derefter blev han gift med en Esther fra Kallerup i Hvidbjerg sogn. De bor i Thy og har ingen børn.

D. Laurette Christensen = ane nr. 15.

E. Larsine Christensen f. 2. marts 1857 i Randrup, døbt 15. marts i Vestervig.

Faddere: Husmand og lods Mickel Jensens hustru Johanne Andersdatter af Oxenbøl, husmand Jens Christensens hustru Else Madsdatter af Randrup, aftægtsm. Anders Kløvborg af Oxenbøl, husm. og lods Christen Nielsen Bak af Tåbel og tjenestekarl Chresten Nielsen af Randrup (Ane Kerstines senere mand).

Larsine blev gift i Vestervig kirke 22. april 1892 med Johannes Møller Andersen f. 20. mart 1857 på Ørhøjgaard i Søndbjerg sogn, søn af gårdejer Anders Christian Johannesen og hustru Juliane Pedersdatter.

Moster Sine og morbroder Johannes som vi kaldte dem var 35 år da de blev gift og flyttede ind på Ørhøjgaard, der ikke lå langt fra Helleriis Møllegård, hvor vores bedstemor jo var kone på gården, og det var hos hende de to lærte hinanden at kende. Det fortælles, at moster Sine i sine unge dage tjente på en gård, hvor en ung pige havde druknet sit nyfødte barn i brønden. Flere påstod de havde set denne pige gå igen på gården. Hende så moster Sine en aften hun sammen med en ven kom hjem til gården. Pigen stod med et langt løst hår og stirrede ned i brønden.

Hos moster Sine og morbroder Johannes tjente min fars søster Christiane 1 år og far var der somme tider at hjælpe med i høst.

Om morbroder Johannes, som vi børn holdt meget af, fortalte far, at han var meget påpasselig med at intet måtte gå til spilde, og når de spiste, skar han kun en rundtenom til hver, og så måtte folkene bede om 1 skive mere, når de ville have det. De kunne få alt, hvad de ønskede, men mange generede det, at de skulle bede om det.

Larsine og hendes mand blev boende på Ørhøjgaard til deres datter blev gift og med sin mand overtog gården. Så flyttede de til Tambohus, hvor de boede i det den gang sidste hus af de ulige numre. Her boede de til Johannes Møller, som han kaldes, døde. Så kom hun syg op på gården, hvor hun døde af bl.a. koldbrand i benene ca. 1929. Larsine og Johannes Møller Andersen fik 3 børn:

1. dødfødt dreng f. 18. maj 1893.

2. Juliane Dorthea Andersen f. 28. februar 1895.

Hun blev gift 24. juni 1922 med Jens Christian Møller f. 20. august 1892 i Søndbjerg. De overtog gården efter hendes forældre. Hos dem var jeg i tiden maj 1935 til november 1937 og fra maj til november 1938. Juliane kaldet Anna Møller fik ingen børn. Efter hendes mands død ca. 1967 flyttede hun til Hvidbjerg, hvor hun døde ca. 1980. Gården blev overtaget af hendes mands brodersøn.

3. Anders Christian Andersen f. 30. januar 1899 på Ørhøjgård døbt 5. februar.
Han blev gift med Helga Mikkelsen fra Uglev omkring 1920.
De havde forskellige gårde på egnen men Christian Yde som han kaldtes var vist ikke rigtig egnet som landmand.
Senere kom de til Randers, hvor de boede i mange år. Helga var på et fjerkræslagteri.
Hvad han lavede ved jeg ikke.
Hvornår de døde ved jeg ikke.
I ægteskabet fødtes 9 børn. Det yngste efter forældrenes sølvbryllup. Af børnene kendes:
- Johannes Andersen bor vist i Sverige.
 - Gerda Andersen gift, bor i Randers.
 - Martin Andersen gift, bor i Sverige.
 - Erik Andersen gift, bor i Randers.

Han arvede alene Anna Møller på hendes side. Af de øvrige børn kendes navnene: Holger, Jørgen og Lily. Jørgen bor i Ålborg.

- F. Ane Dorthe Christensen f. 25. maj 1859 døbt 2. juli i Vestervig kirke.
Faddere: Pigen Ane Pedersdatter af Roikjær, indsidder og skrædder Jens Peter Kroghs hustru Ane Nielsdatter af Vestervig, gårdm. Peder Poulsen af Roikjær, Jens Peter Krogh, Vestervig og tjenestekarl Chresten Nielsen af Randrup.
Ane Dorthe døde omkring 1875 vist nok af thyfus.

- G. Christian Adolf Christensen f. 15. juni 1861 i Randrup døbt 14. juli i Vestervig.
Faddere: Pige Inger Andersdatter af Randrup, pige Ane Pedersdatter, ungarl Poul Pedersen, begge af Roikjær, husejer og skrædder Jens Peter Krogh af Oxenbøl og tjenestekarl Chresten Nielsen af Randrup.
Adolf og Clausine, hans yngste søster, var efter sigende på egnen tjenestekarlen Chresten Nielsens børn (han blev moderens 2. mand) og man sagde, at det var derfor det gik denne "stedfader" så meget på, at Adolf levede et vidtløftigt liv, var glad for flasken og gik fallit med flere gårde, hvilket medførte at stedfaderen efter skænderi med ham og sin kone, begik selvmord.
Adolf var gift med en meget dygtig kone. Hun hed Ane Ringgård Nielsen f. 10. oktober 1871 i Ydby og datter af posten.
I 1902 eller 03 flyttede familien til Lyngs, hvor de boede i et lille hus ved banen og her ernærede han sig som arbejdsmand ved kommunen, hvor han haspede grus og lavede vist også vejarbejde. Her i Lyngs døde Adolf, som han kaldtes, den 15. juni 1935. Hvornår Ane Ringgaard døde vides ikke.
I ægteskabet fødtes mindst 12 børn.

1. Maren Christensen f. 189... sandsynligvis i Randrup, Vestervig.
Hun blev gift med en gårdmand, der døde af spansk syge. Herefter solgte hun gården og købte en chokoladeforretning. De havde 2 børn hvoraf det ene var eller er gift med en ambassadør i America. Det er vist deres barnebarn, der er folketingsmand for SF, Svend Gade.

2. Christian Christensen f. 189...
Rejst til Amerika.

3. Marie Dorthea Christensen f. 11. august 1894 i Randrup, Vestervig, hvor hendes far da var gårdmand.

Hun blev gift med Peder Madsen Råby f. 3. juli 1893 i Hvidbjerg, søn af grd. Jens Råby, der måske fik gården "Mærkedal" i Lyngs, som Peder og Marie overtog. Han døde hos dem 1. marts 1934. "Mærkedal" er bygget 1884 og overtaget af Peder og Marie 1916. Den er på 17 ½ tdr. land. De driver også gartneri og anlægger haver. De har vist nok 3 børn, hvoraf den ene er skolelærer.

4. Kerstine Christensen f. 189...

5. Marie Christensen f. 9. maj 1897 i Boddum.

Hjemme hos forældrene i Lyngs 1911.

6. Dorthea Christensen f. 3. februar 1899 i Hvidbjerg.

Hjemme i Lyngs 1911.

7. Peder Christensen f. 24. oktober 1900 i Hvidbjerg.

Hjemme 1911.

8. Niels Christensen f. 13. august 1902 i Hvidbjerg.

Hjemme 1911.

9. Peter Christensen f. 8. juni 1903 i Lyngs.

Hjemme 1911.

10. Jens Christensen f. 25. januar 1905 i Lyngs.

Hjemme 1911.

11. Astrid Christensen f. 19. december 1906 i Lyngs.

Hjemme 1911.

Hun har vist fødehjemmet og er gift med en maler.

12. Broholm Christensen f. 16. august 1909 i Lyngs.

Hjemme 1911.

H. Clausine Oddine Kirstine Christensen f. 29. juli 1863 i Randrup, Vestervig, døbt 23. august i Vestervig.

Faddere: Skolelærer Johannes Nielsens hustru Karen Christensdatter af Svintesminde skole, pige Marie Christensdatter, tjenestekarl Christen Nielsen (måske Clausines far) ungkarl Niels Christian Christensen (Clausines broder), alle af Randrup samt husm. og skrædder Jens Peter Krogh af Oxenbøl.

Clausine Oddine Kirstine blev gift 31. oktober 1884 i Vestervig kirke med Povl Kristian Nielsen af Randrup, 23 år. Forlovere var Christen Nielsen i Randrup og Niels Christian Nielsen, Ny Sejrsbøl. Maler Poul Nielsen, senere ejendomsmægler, var soldat, men kom hjem og blev gift med hende, fordi hun var gravid. Hun fik en søn 4 mdr. efter de var gift. Han døde ca. 4 år gammel.

De havde endnu en søn Christen, og da familien var meget velhavende skulle sønnen have en god uddannelse og fik realeksamen fra Hurup; men han soldede og drak alting op, Han

blev gift med en bagerdatter og fik 3 børn, men forældrene fandt ikke denne svigerdatter god nok og ville ikke se dem hos sig.

Chresten blev slagter, men døde af "Spansk syge". Derefter flyttede hans enke med børnene til sin hjemegn. Hvor vides ikke? (Fortalt af mor og moster Dine).

TIP - TIP - OLDEFORÆLDRE

32. Niels Michelsen

f. 1765 i Mørke sogn

død 1800 i Mørke sogn

viet 1794 i Mørke kirke til

33. Ellen Jeppesdatter

f. 1772 i Skamstrup sogn

død 1837 i Mørke sogn

Ifølge Mørke (Mørkøv) kirkebog blev 11. december 1765 døbt Mickel Axelsens søn i Nøcken-
tved og kaldet Niels.

Hendrik Pedersens hustru ibid. bar ham. Faddere var Jens Kudsk af Svenninge, Chresten Ol-
sen af Gudmandstrup, Jørgen Nielsen? af Nøckentved og Dines Terkildsen af Mørke.

Niels var heldig at være født som den ældste af de få overlevende børn, som hans forældre fik.
Af mindst 11 var der vist kun 3 der levede.

Som den ældste blev det Niels der overtog den store gård på næsten 10 tdr. hartkorn under
Mørkegård gods efter forældrenes død. Han blev selvejerbonde og 14. maj 1794 indførtes føl-
gende i Mørke kirkebog: Vi underskrevne caverer herved som forløsningsmænd for ungkarl
og gårdfæster Niels Mickelsen i Nyckentved og pige Ellen Jeppesdatter sammesteds, at de ere
hinanden ubeslægtede og fri for ægteskabsløfte til andre, så de frit kan troloves og ægtevies
med hverandre, ligesom vi også i alle måder holder præsten fri for ansvar efter kongelig lov og
forordning. Lars Eliassen grovsmed i Schillingsted og Jørgen Ibsen.

3. post trinitatis 6. juli 1794 blev de viet i kirken.

Ellen Jeppesdatter var født 1772 og Dom. Remini (15. marts) blev hun døbt i Skamstrup kirke
som datter af gårdmand i Skjellingsted Jeppe Jensen. Hendes mor hed Birthe Jensdatter.

Ellen blev frembåret af velbyrdig hr. Brandts kjæreste i Bjergby og faddere var Jens Nielsen
skovfoged i Viinhuset, Rasmus Nielsen, gårdm. i Skamstrup, Niels Hansen, gårdm. i Skjel-
lingsted gårdm. Hans Larsens kone ibid. og husm. Thomas Ibsens kone ibid.

Ellen og Niels Mickelsens ægteskab varede knap 6 år. Niels har åbenbart været svagelig lige
som sine søskende. Han døde omkring nytår 1800 og blev begravet 10. januar 1800, 34 år
gammel.

Længe varede det ikke før Ellen giftede sig igen. 15. marts indføres følgende i kirkebogen:
Underskrevne caverer herved, som forløsningsmænd for ungkarl Anders Jørgensen og enken
Ellen Jeppesdatter begge af Nyckentved by, som agter at begive sig i ægteskab med hverandre,
at de ere hinanden ubeslægtede osv. Underskrevet Bjergby 15. marts Jørgen Jepsen gårdm. i
Nyckentved, Søren Steensen husmand og skovfoged i Dyrehauge.

4. april år 1800 blev Anders Jørgensen og Ellen Jeppesdatter viet i Mørke kirke. Ellen blev
gift med sin nærmeste nabos søn. De 2 gårde, der da begge var selvejergårde og nøjagtig lige
store nemlig på 9 tdr. 4 skp. 2 fdk. og 1½ album hartkorn samt 2. fdk. skovskyld, lå side om
side, kun vejen adskilte dem.

Ved folketællingen 1. februar 1801 bestod gårdens beboere af
Anders Jørgensen 34 år gift 1. x selvejergårdmand

Ellen Jeppesdatter 28 år gift 2. x hans kone

Mikkel Nielsen 7 år

Hans Nielsen 5 år hendes børn af 1. ægteskab

Mads Christensen 24 år, Elisars Larsen 17 år tjenestekarle

Karen Jeppesdatter 27 år, konens søster

Anne Bentsdatter 18 år, Anne Jacobsdatter 9 år, tjenestepiger.

Anders Jørgensen virker som en dygtig og regnskabskyndig mand, der længe før sin død fik taget jord fra og bygget boelsted til sin yngste stedsøn og aftalt med den ældste, hvordan han skulle overtage gården.

Selvejergårdmand Anders Jørgensen i Nøkkentved døde 24. juli 1826 og blev begravet 28. juli, 58 år gammel.

Ifølge Merløse-Tudse herreds skifteprotokol 1819-27 indfandt sig fredag 4. august 1826 skifteforvalteren herredsfoged Dall i Nøkkentved i selvejer Anders Jørgensens ejendom for at registrere boets ejendele i anledning af at Anders Jørgensen er afgået ved døden den 24. forrige måned og hvilket dødsfald blev anmeldt inden 25. forrige måned.

Som vidner og vurderingsmænd var til stede sognefoged Hans Pedersen i Mørke og selvejerbonde gårdm. Niels Hansen i Nøkkentved. Skifteforvalteren bemærkede at den afdøde ved købekontracten har solgt sine ejendele såvel rørlige som urørlige, men da dette salg ikke ved skøde er berigtiget, og på ejendommen hæfter efter tinglæst panteobligation af 11. juni 1799 til den almindelige enkekasse 1875 rbd. sølv, så fandt skifteforvalteren sig beføjet til at tage boet under forhandling.

Enken Ellen Jeppesdatter var til stede tillige med lavværge gårdm. Niels Larsen af Mørke. Så var og til stede på den eneste arving, een af enken og den afdøde sammenavlet datter, Maren Andersdatter, som er ugift, hendes vegne som værge husm. Hans Jørgensen af Mørke. Ved forretningen mødte og Mikkil Nielsen af Nøkkentved og fremlagde en mellem den afdøde og ham under 27. december forrige år oprettet og 6. marts dette år tinglæst købekontract, hvorved ham er overdraget ejendomsgården med alt til, underliggende og den tilhørende og på stedet værende besætning og inventarium, ind- og udbo, hvorfra dog er undtaget 2 td. hartkorn, som er solgt til Hans Nielsen alt for købesum 1485 rbd. sølv og 1.000 rbd. sedler af hvilket sølvbeløbet skal indfries af enkeklassens fordringer og de 1.000 rbd. sedler af hvilken indestående på 2. prioritet i ejendommen næst efter sølvbeløbet.

Ligeledes mødte Hans Nielsen af Nøkkentved og fremlagde een imellem den afdøde og ham under 27. december forrige år og 6. marts dette år tinglæst købekontract hvorved ham er overdraget 2 td. hartkorn af gårdens jorder med derpå byggede hus af 19 fag, for købesum 390 rbd. sølv og 200 rbd. sedler, hvoraf sølvbeløbet indfrier resten af enkeklassens fordringer i den samlede gård og de 200 rbd. sedler er betalt ved kontractens underskrift. Begge disse købere (jeres stamfader og hans broder) anmeldte dernæst, at de havde foranstalten den i kontracten omældte udskiftning udført, hvilken derom i Rentekammeret til sammes approbation og så snart denne erholdtes ville de ansøge enkeklassen om at de i samme tilhørende kasse fremdeles må blive indestående.

Skifteforvalteren skred dernæst til registrering af boets ejendele således: Ejendele: Chartol med opsats 8 rbd., 1 spejl 1 rbd., 2 lysestager og noget tintøj 2 rbd., 1 seng med omhæng 4 rbd., 1 rødtribet overdyne 4 rbd., 1 par lagner 1 rbd. og 4 m., 1 blåtribet linned underdyne 2 rbd., 1 do. 2 rbd., 1 gultribet underdyne 2 rbd., 1 do 2 rbd., 1 do. hovedpude 4 m., 1 blåtribet hovedpude 4 m., 1 do. 4 m., 1 kommode 5 rbd., 7 stk. stole 7 rbd., 1 grønmalet kiste 4 rbd., 1 jernbilæggerovn 12 rbd., 6 skilderier 1 rbd., 1 dragkiste 5 rbd., 1 rødmalet fyrrebord 4 m.

I et kammer: 4 øltønder 2 rbd., 1 bord, 1 hylde, 1 tinrække 1 rbd., 1 stueuhr 8 slag 8 rbd., 2 sengesteder med omhæng 6 rbd., 2 korte puder 1 rbd., 1 rødtribet overdyne 3 rbd., 1 par lagner 1 rbd. og 4 m., 1 blåtribet underdyne 4 rbd., 1 gultribet underdyne 4 rbd., 1 blåtribet do. 2 rbd., 1 gultribet vår 1 m., 1 blåtribet hovedpude 1 rbd., 1 rødtribet do. 1 rbd., 1 do. 2 m. 2 linnede puder 1 rbd., 1 rødtribet overdyne 6 rbd., 1 par lagener 1 rbd og 4 m., 1 grøntribet underdyne 3 rbd., 1 do 3 rbd., 1 gultribet do. 3 rbd., 3 rødtribede hovedpuder 3 rbd., 1 gultribet do. 1 rbd., 1 blåmalet rejsekiste 2 rbd., 1 gl. dragkiste 3 rbd., 7 stk. stole 1 rbd. og 1 m., 1 blåmalet skab 1 rbd., 1 jernbilæggekakkelovn (prisen ulæselig), 1 gåsebænk og 1 do. 2 rbd.,

1 langt fyrrebænk 2 rbd., 2 bænke 1 rbd., 1 blåmalet skab 1 rbd., 15 tintallerkener og 1 krus 4 rbd., 2 bøsser 2 rbd., 1 spejl og 3 urtepotter 1 m.

I køkkenet: (Det har jeg ikke afskrevet, heller ikke bryggers osv.)

Endvidere: Gårdens bygninger består af 4 længder vel vedligeholdte, et hus på 19 fag på lodden, og til gården hører et areal på 9 td. 4 skp. 2 fdk. og 1½ alb. ager og eng og 2 fdk. skovskyld hartkorn, hvilket alt med den af jordene indavlede afgrøde vurderingsmændene ansetter til 3.000 rbd. Videre vidstes stervboets vedkommende ikke skal kunne beregnes boet til indtægt 3.724 rbd. 8 m. Indtil ejendommens salg kan blive berigtiget ved skjøde og i overensstemmende med enke-kassen som panthaver bliver skiftet til videre udsat.

Det attesteres ved underskrevne, bekræftet Ellen Jeppesdatter med lavvæge Niels Larsen, Hans Jørgensen, Hans Pedersen, Niels Hansen.

Ellen Jeppesdatter overlevede også sin anden mand i mange år. Hun døde på gården som aftægtskone hos sin ældste søn Mikkil Nielsen den 2. september 1837 og blev begravet i Mørke 6. september, 66 år gammel. I kirkebogen angives hun som afgangne Niels Mikkelsen moder, men det var hans hustru. Mærkeligt er det at hun ikke er nævnt i folketællingen 1834 hos nogen af sine børn. Men i Merløse-Tudse herreds skifteprotokol 1832-41 findes følgende: 4. september 1837 anmeldt at aftægtsenke Ellen Jeppesdatter hos selvejergårdmanden Mikkil Nielsen i Nøkkentved, som anmelder dødsfaldet. Den afdøde efterlader følgende børn: Af 1. ægteskab 1 søn gårdm. Mickel Nielsen i Nøkkentved og 1 søn Hans Nielsen, boelsm. i Nøkkentved samt 1 datter Maren Andersdatter, som er af sidste ægteskab og gift med sognefoged Peder Birch, Holmstrup. Anmelderen angav, at han og hans broder Hans Nielsen ikke gjorde fordring på arv efter den afdøde, men at dennes efterladenskaber alene skulle tilfalde sviger-sønnen, sognefoged Peder Birch, der som myndig arving selv overtog det efterladte uden skifte. - Er ingen afgift at erlægge. Forestående bekræftet: Mikkil Nielsen, T. Hanold.

Ellen Jeppesdatter og Niels Mickelsens børn:

A. Michael Nielsen født 1794 i Nøkkentved, dato for fødsel og dåb ikke angivet, men 2. november blev dåben confirmeret i Mørke kirke, båret af jomfru Bruun.

Faddere var Jørgen Ibsen, Lars Eliassen fra Skillingsted, Søren Steenssøns og Jens Madsen kone.

Omkring 1832 blev Mickel eller Mikkil, som han altid bliver kaldt, selv om han var døbt Michael gift med Mette Lisbeth Mortensdatter f. ca. 1812.

folketællingen 18. februar 1834 viser følgende om hans familie:

Mickel Nielsen 39 år, gårdm., Mette Lisbeth Mortensd. 22 år, hustru

Morten Niels Mickelsen 1 år deres barn

Kirsten Mortensen 58 år, husfaderens svigermoder, der af ham forsørges.

2 karle og 2 piger.

Mikkil Nielsen døde 26. juni 1840 og blev begravet 4. juli 46 år gammel. Skiftet efter ham blev afholdt 27. juli 1840. Enkens lavvæge var sognefoged Jørgen Eriksen af Udby og værgen for børnene var farbroder Hans Nielsen i Nøkkentved. Boet blev vurderet således: Selvejerejendommen med hartkorn 7-4-2-1½, skovskyld 1 1/4 alb. sættes med bygninger og tilliggende i alt til 3.500 rd. Med hele indboet blev arven i alt 5.020 rd. Enken og værgen erklærede at de intet havde at indvende. Skiftet sluttet I. Eriksen. Mette Lisbeth Mortensen. Hans Nielsen. Christensen. H.P. Hansen. H. Jørgensen. Hvor mange børn Mikkil fik er ikke undersøgt, men 32A1 var Morten Niels Mickelsen fø. ca. 1832.

B. Hans Nielsen = ane nr. 16.

Ellen Jeppesdatters datter med Anders Jørgensen:

Maren Andersdatter f. 1808 blev 1822 1. søndag efter Mikkelsdag konfirmeret i Mørke kirke. Karakterer: Udmærket gode kundskaber, god opførsel. Ved folketællingen 18. februar 1834 findes hendes familie i Holmstrup by og sogn, Skippinge herred, Holbæk amt. Peter Birck 32 år, smed (1837 er han sognefoged),

Maren Andersdatter 26 år hans kone.

Karen Marie Birck 5 år, Ane Marie Birck 1 år, deres børn

4 karle og 2 piger.

34. Mads Olesen

f. 1768 i Mørke sogn

død 1829 i Undløse sogn

35. Kirsten Christensdatter

f. 1774 i Stifts Bjergby

død 1852 i Mørke sogn

Ifølge Mørke (Mørkøv) kirkebog blev Dom.post trin. 7. august 1768 døbt Ole Jensen af Backerup hans søn kaldet Mads. Inger Steensdatter på Knabstrup bar ham.

Faddere: Hans Ibsen, Anders Pedersens kone Ane, Anders Eriksens kone Inger og Karen Ibsdatter.

1793-94 tjente Mads Olsen i Nøkkentved, og i den tid har han kendt Kirsten Christensdatter.

Kirsten Christensdatter var født i Stifts eller Stigs Bjergby 1774 og blev døbt Trinitatis søndag (29. maj). Hendes forældre var Christen Rasmussen og Anne Cathrine Pedersdatter, der var husfolk under Bjergby. 1794 var Kirsten hjemme hos forældrene, hvor hun 6. maj fik døbt sit uægte barn Karen = ane nr. 17 og 34 A.

Hun kom sandsynligvis aldrig til at kende sin far og moderen var vel så som så, da hun blev hos sin bedstefar og bedstemor, samt 2 stedbedstemødre, men da hendes forældre er jeres biologiske stamfader og moder skal jeg fortælle, hvordan det gik dem. Mads Olesen giftede sig 1795 (dato er ikke angivet) men 9. januar 1795 blev han trolovet i Mørke med pige Anne Nielsdatter. Forlovere var husmændene Niels Larsen i Torestrup (nok hendes far) og Hans Ibsen i Mørke.

Hun var født 1772. Mads Olesen flyttede til Tømmerup i Undløse sogn, hvor han ernærede sig som inderste og daglejer. I 1801 boede hans mor som enke hos dem. Mads Olesen og hans kone fik 4 børn. Mads døde 3. december 1829 og blev begravet 12. december i Undløse. I Frydendal gods skifteprotokol er 3. december indført, at Mads Olsens enke begærede at hensesidde i uskiftet bo i henhold til forordning af 21. juni 1799.

Mads Olsens børn med hans kone, altså Karens halvsøskende var

B. Bodil Madsdatter f. 22. juli 1796 i Ondløse! døbt 31. juli gift 18. juni 1816 med Niels Henriksen i Tømmerup 34 år.

Forlovere forældrene Henrik Jensen og Mads Olsen, husm. i Tømmerup.

C. Ole Madsen f. 1798 i Ondløse døbt 1. januar 1799, gift 14. juli 1821, da han tjente enken Malene Pedersd. i Ulkestrup, gift med Bodil Mogensdatter 25 år, tjente på Lisiedal.

Forlover: Niels Henriksen og Niels Sørensen.

Ole Madsen døde 13. oktober 1828 og blev begravet i Ondløse 21. oktober. Han efterlod sig mindst 3 børn:

1. Hans Olsen f. 1821, var 1840 tjenestekarl i Ondløse.

2. Jens Olsen f. 1823 (alle 3 børn var 1834 hos 34D)

3. Ane Kathrine Olsdatter f. 1828. Var almisselem hos sin farmor 1840.

D. Ane Madsdatter f. 6. september 1800, hjemmedøbt samme dag, i kirke 19. oktober. Gift 17. maj 1828 med ungarl og staldkarl Hans Poulsen af Frydendal, 33 år, født i Skamstrup.

Ane Madsdatter og Hans Poulsen fik mindst 4 børn:

1. Ane Margrethe Hansdatter f. 1828 i Undløse.

2. Jens Peter Hansen f. 1829 i Undløse

3. Kirsten Hansdatter f. 1834 i Undløse

4. Mads Hansen f. 1840 i Undløse.

E. Lars Madsen hjemmedøbt 6. november 1802, i kirke 26. december båret af Kirsten Nielsdatter. Konfirmeret 1818 i Undløse. Viet 22. oktober 1823 i Undløse, 20 år gl. til pigen Christiane Dorthea Sørensen (eller Christine) f. i København 19 år.

forlovere: Niels og Christen Jensen i Ulkestrup. De bosatte sig i Ulkestrup by, Undløse sogn i et hus, og han ernærede sig som arbejdsmand.

Christiane og Lars Madsen fik mindst 3 børn:

1. Mads Larsen f. 1830 i Undløse.

2. Jens Larsen f. 1832 i Undløse.

3. Ane Kirstine Larsen f. 1842 i Undløse.

35. Kirsten Christensdatter

Karen Madsdatters mor blev også gift. Den 21. november 1798 blev ungarl Christen Pedersen og pige Kirsten Chrestensdatter, begge i Nøkkentved, viet i Mørke kirke efter kgl. bevilling af 2. november 1798. 1801 boede de i Mørke by, han var da 34 år og husmand med jord og daglejer, og de havde nu 1 søn Rasmus 2 år og 1 logerende enke og spinderske Anne Dorthe Jensdatter på 49 år.

1834 boede de ikke længere i eget hus, men sad til leje, men havde deres ældste datter Else hjemme, ugift. 1845 var de igen kommet i eget hus i Nøkkentved. Her angives at Christen Pedersen 76 år var f. i Nr. Jernløse og Kirsten Christensdatter 71 år var født i Bjergby, deres datter Else 44 år ugift f. i Mørkøv.

Christen Pedersen døde 30. oktober 1847, begravet 6. november i Mørkøv og Kirsten Christensdatter, Chr. Pedersens enke af Nøkkentved døde 2. januar 1852 og blev begravet 11. januar. I kirkebogen står der at hun blev 87 år (forkert hun blev 78 år). Kirsten og Christen Pedersen fik 9 børn:

B. Rasmus Christensen f. 1799

C. Else Christensdatter f. ?. februar 1802 døbt 24. februar i kirke 4. april.

Blandt fadderne var selvejer Anders Jørgensen, der var fadder til de fleste af disse børn. Else blev aldrig gift.

D. Maren Christensdatter f. ?. juli 1803, hjemmedøbt 18. juli.

- E. Lars Christensen hjemmedøbt 6. marts 1805 i kirke 11. april.**
- F. Hans Christensen hjemmedøbt 28. april 1808 i kirke 1. maj.**
- G. Niels Christensen hjemmedøbt 4. oktober 1810 i kirke 11. november.**
- H. Bodil Christensen hjemmedøbt 13. april 1813 i kirke 16. maj.**
- I. Dorthe Christensen hjemmedøbt 8. maj 1814 i kirke 12. juni.**
- J. Ane Cathrine Christensen hjemmedøbt 8. september 1816 i kirke 20. oktober.**

36. Peder Larsen

f. 1744 i Skuldelev sogn
død 1810 i Skuldelev sogn
viet 1787 i Skuldelev til

37. Ane Friderichsdatter

f. 1758 i Krogstrup sogn
død 1844 i Skuldelev sogn

Peder Larsen blev født i Skuldelev 1744 og døbt i kirken den 30. august som søn af fri Lars Pedersen og hustru Karen Larsdatter, båret af degnens hustru Helene Nürnberg.

Faddere: Ole Pedersen, Hans Pedersen, Rasmus af Torp, Bodil Jensd. og Ellen Pedersd.

Når Peders far alle steder kaldes fri Lars Pedersen betyder det, at han ikke er fæstebonde, men har købt sig fri.

Peder var længe om at gifte sig. Ved folketællingen 1. juli 1787 for Skuldelev sogn, Horns herred findes familien således:

Anders Larsen 40 år enkem., sognefoged, gårdm.

Lars 9 år, Ole 5 år, Benthe 2 år, hans børn i ægteskabet

Lars 18 år, hans uægte søn.

Peder Larsen 43 år, ugift, hans broder

Karen Larsdatter 80 år, enke 1. x, hans moder.

Karen Rasmusd. 26 år, Margrethe Pedersd. 23 år, tjenestepiger.

Endelig 14. oktober 1787 troloves og 16. november vies i Skuldelev kirke ungkarl Peder Larsen og pigen Ane Friederichsdatter, begge Skuldelev.

Forlovere: Anders A.L.S. Larsen og Lars L.A.S. Andersen, begge Skuldelev. Når forlovernes navne er skrevet på den måde, skyldes det, at de ikke kunne skrive, kun deres initialer, hvorfor præsten skriver deres navne på begge sider af initialerne. Peder er sandsynligvis blevet ved med at arbejde hos broderen, men han flytter i eget hus. Hans familie ser således ud 1801 1. februar:

Peder Larsen 56 år gift 1. x, jordløs husmand

Anne Friderichsdatter 43 år, hans kone

Lars Pedersen 13 år, Christian Pedersen 9 år, deres børn.

Ane Friderichsdatter var født 1758 i Krogstrup sogn i Ordrup by og døbt Dom. Sexagezima (29. januar) som datter af Friderich Johansen, husmand i Ordrup, frembåren af Kierstine Anders Nielsens. Faddere var Jens og Anders Sørensen, Hans Jensen og Kirsten Sørensd. (Anes mor hed Bodil Sørensdatter).

Anes mor døde da Ane var ½ år og kort efter fik hun stedmoder. Hun havde 6 søskende og fik 6 halvsøskende. Hvornår Ane Friderichsd. kom til Skuldelev vides ikke, men hun blev her sin livstid. Hendes mand Peder Larsen døde 1810 og blev begravet 22. september som husmand i Skuldelev, 66 år. gl.

Ane overlevede ham i mange år. 1834 og 1840 boede hun hos sin søn Christian = ane nr. 18 og det var nok også hos ham hun døde den 17. maj 1844, 86 år gl. begravet 24. maj. Dødsårsag: alderdom.

Ane og Peder Larsen fik 2 børn:

A. Lars Pedersen døbt 10. august 1788 båret af madam Bugge.

Konfirmeret i Skuldelev 1804. Mere vides ikke.

B. Christian Pedersen døbt 5. februar 1792 = ane nr. 18.

38. Johan Jensen

f. 1783 i Sælsø sogn
død 1868 i Skuldelev sogn
viet 1811 i Helsingør til

39. Lisbeth Knudsdatter

f. 1778
død 1842 i Skuldelev sogn

Johan Jensen blev født i landsbyen Østby og døbt i Sælsø kirke 27. april som søn af Jens Christoffersen og Kirsten Phillipsdatter og båret af madam Sinding.

Der næst blev samme dag døbt hans broder Mogens Jensen båret af Caren Andersdatter og dernæst ligeledes i Sælsø kirke endnu en broder Bendix Jensen båret af madam Wulf.

Fadderne til de 3 børn opgives under et som forvalter Werden, Sr. Breus, Sr. Møller, Sr. Petersen og Peder Jensen, Østby.

Bendix døde som lille, men de 2 andre blev voksne.

Johans far var gårdmand, så det kan ikke være ham, der har været kulsvier, men hans mor som har et lidt fremmed navn kunne være ud af en kulsvierslægt, men hans kones oprindelse kender vi ikke, men det er deres barnebarn Lisbeth, familien sagde var af kulsvierslægt.

1787 er Johans forældre flyttet til Skuldelev og her nævnes Johan og Mons som tvillinger.

Ved folketællingen 1801 tjener Johan i Sønderby, Sælsø s. hos gårdm. Anders Hansen, der har yderligere 1 karl og 1 pige.

1799, 1. søndag efter påske blev fra Skuldelev konfirmeret i Sælsø kirke 4. Johan Jensen 15 år, søn af Jens Christophersen i Skuldelev og 5. Mogens Jensen 15 år, tvillingebroder til næst forannævnte.

I lægdsrullen for Skuldelev 1803 lægd 56, gl. nr. 128 ny 94 = Jens Christophersens Johan f. i Østby 18 år 64 tommer, ophold: Skuldelev. Anmeldt besvimelser eller ligfald 1804. 1805 blev han reservesoldat på prøve, 1806 blev han soldat ved Kronens regiment, 1810 var han endnu ved Kronens regiment. 1813 er han tilbage i Skuldelev, 1. januar 1814 får han sin afsked og 1815 slettes han af lægdsrullen og benævnes som gift med 2 børn.

Gennem disse oplysninger fandt man Kronens regiment i Helsingør, og så lykkedes det at finde hans vielse i Sct. Marie Kirke i Helsingør. Her vies 3. juni 1811 Johan Jensen, musketer af Kronens regiment og Lisbeth Knudsdatter. Anmeldt 17. maj 1811, tillyst 19. maj.

Lisbeths forældre er det ikke lykkedes at finde. Hun er ikke født i Helsingør eller Skuldelev og omegn. Der bor tilsyneladende ikke nogen Knud.

Ved folketællingen 1834 bor Lisbeth og Johan Jensen i Skuldelev, hvor han er daglejer med taglægning og markslig arbejde. Hjemme har de datteren Karen. 1840 er den ældste søn Lars hjemme med sin familie. 27. juni 1842 døde Lisbeth Knudsdatter i Skuldelev begravet 2. juli, 63. år gammel. 30. juni anmelder Johan Jensen af Skuldelev at hans kone Lisbeth Knudsdatter er død og efterlader sig myndige og umyndige arvinger og Horns herreds skifteret erklærer, at intet skal registreres, da enkemanden med de myndige arvingers samtykke forbliver hensiddende i uskiftet bo.

I Milling.

Da der ikke bliver skiftet, kommer ingen af Lisbeths familie som formynder, og da Johan Jensen overlever sin kone i mange år, bliver børnene alle myndige før han dør. Han døde i Skuldelev 22. oktober 1868 og blev begravet 30. oktober som enkemand og fattiglem 85 år gammel. Den gang var der ingen folkepension. Fik man hjælp til et eller andet på kommunen, så fik man titel af fattiglem eller almisselem.

Lisbeth og Johan Jensen fik i deres ægteskab 5 børn:

- A. Lars Johansen f. ? juli 1811 i Skuldelev, hjemmedøbt 25. juli, i kirke 11. august 1811.
Faddere: Niels Christensen og hustru, Ole Olesen og hustru og Mogens Jensen.
Lars blev gift med Maren Nielsdatter ca. 1838.
1840 bor han med kone og 1 barn hos forældrene, men 1845 bor han selv i huset. Han angives som husmand og daglejer 35 år, hans kone Maren Nielsdatter 27 år. f. i Sæby (Sjælland), og deres 3 børn.
1854 er Lars forlover ved sin søster Kirstens 2. ægteskab.**
- 1. Niels Larsen f. ca. 1839 i Skuldelev.**
 - 2. Karen Larsdatter f. ca. 1841 i Skuldelev.**
 - 3. Johanne Larsdatter f. ca. 1844 i Skuldelev.**
- B. Kirsten Johansdatter f. 11. januar 1813 = ane nr. 19.**
- C. Maren Johansdatter f. 1. marts 1815 i Skuldelev, hjemmedøbt 2. marts, i kirke 16. april båret af jomfru Nielsen.
Faddere: Grdm. Ole Olesen, husm. Mogens Jensen og indsidder Niels Christensen i Skuldelev samt parcellist C. Andersen af Lollikkehus.**
- D. Anne Johansdatter f. 11. juni 1817 i Skuldelev, hjemmedøbt 12. juni, i kirke 13. juli.
Faddere: Grdm. Ole Olesen, husm. Christopher Jensen, Mogens Jensen, indsidder Niels Christensens kone og Lars Philipsens kone, alle af Skuldelev.
1834 tjente Anne hos Ane og Søren Hansen gårdfolk i Skuldelev med 3 børn. Foruden Anne var der 2 karle. Mere vides ikke om hende.**
- E. Karen Johansdatter f. 8. marts 1820 i Skuldelev, hjemmedøbt 8. marts, i kirke 3. april.
Faddere: Grdm. Ole Olesen samt kone og søn Ole, husm. N. Nielsen, husm. Jørgen Larsens kone og indsidder Christopher Nielsens kone, alle Skuldelev.
Karen var hjemme hos forældrene 1834.**

40. Jens Andersen

f. 1777 i Ørslev sogn
død 1853 i Beldringe sogn
viet 1815 i Beldringe til

41. Ane Sørensdatter

f. 1785 i Beldringe sogn
død 1870 i Beldringe sogn

Jens Andersen blev født 1777 i Ørslev sogn, Bårse herred, og døbt i kirken Dom. 25. post trinitatis (16. november) som søn af Anders Nielsen og hustru Sidse Andersdatter. Jens Olsens hustru ibid. bar barnet.

Faddere: Hans Andersen og Rasmus Munk samt Frantz Pedersens, Jens Thomsens og Peder Niensens hustruer, alle af Ørslev.

1793 7. april blev Jens Andersen af Ørslev konfirmeret, 16 år. Han var hjemme hos forældrene til omkring 1800. Da fortæller lægdsrulle, at han fik amtspas til at tjene i Nyråd. Dengang skulle man have amtspas, hvis man forlod amtet før man havde aftjent sin værnepligt. 1801 finder vi da også Jens i Vordingborg i Nyråd hos grovsmed Lars Juul og hans kone Johanne Hybers, hvis familie består af 2 børn og hans mor. Hans folk er Anders Andersen 25 år, smedsvend og Jens Andersen 21 år læredreng. De 2 er brødre og lærer altså smedefaget samme sted.

20. januar 1815 blev i Beldringe Kirke viet smeden Jens Andersen på Beldringegård, ungkarl 38 år og malkepige på Beldringegård Ane Sørensdatter 30 år.

Forlovere: Smeden Anders Andersen og husmand Niels Sørensen, begge af Dyrløv.

Ane Sørensdatter blev født i Dyrløv 4. december 1785 og døbt 16. januar 1786 i Beldringe kirke som datter af husfolk Søren Rasmussen, smed og hustru Maren Ingvorsdatter i Dyrløv. Barnet båret af Peder Rasmussens kone.

Faddere: Jacob Ollesen, Lars Samuelsen og Søren Nielsen, alle Dyrløv.

Ane var kun 1 år, da hendes far døde og hendes mor blev siddende i enkestand i 8 år før hun giftede sig igen, og Ane var hjemme til hun blev konfirmeret og blev siden på egnen. Ane fik, som hovedparten af pigerne i Dyrløv på den tid, tror jeg, også sit uægte barn.

24. august 1809 døbt i Beldringe kirke Ole, en uden for ægteskabet avlet søn. Moder Ane Sørensdatter af Dyrløv. Udlagt barnefader Ingvor Larsen en dreng i Faxinge. Karen Tøstesdatter bar ham.

Faddere: Erik Jacobsen, Jens Christophersen og Bodil Jensdatter.

Ved folketællingen 1834 boede smedefamilien i Dyrløv med deres 4 børn, hvoraf den ældste også var smed. 1845 boede sønnen med sin familie i halvdelen af huset, mens Jens Andersen og hans kone boede sammen med en datter og hendes uægte barn på 1 år. Endelig 1850 angives husets beboere således:

Peder Nielsen 25 år f. i Øster Egesborg, daglejer

Karen Marie Jensdatter 27 år f. i sognet, hans kone

Jens Andersen 74 år f. i Ørslev, indtil for få år siden smed på Beldringe, nu daglejer

Ane Sørensdatter 63 år, f. i sognet, hans kone

Ane Marie Andersdatter 6 år, f. i sognet, plejebarn

Kirsten Jensdatter 4 år, f. i sognet, plejebarn.

24. september 1853 døde og 19. september begravedes Jens Andersen 76 år, forhenværende smed på Beldringegård og husmand i Dyrlov. Døde i 1. ægteskab. Årsag: Alderdomssvaghed.



Beldringe (Baarse Herred)

Ane Sørensdatter overlevede sin mand i mange år. Hun blev boende sammen med sin datter og svigersøn og her døde hun den 9. juli 1870 og blev begravet 15. juli på Beldringe kirkegård som enke efter smed på Beldringegård, Jens Andersen, 83½ år gl.

Jens Andersen og Ane Sørensdatter fik i deres ægteskab 6 børn:

A. Anders Jensen født 30. maj 1815 = ane nr. 20.

B. Sidse Jensdatter født 10. januar 1818 i Grumløse, Udby s. Døbt 1. marts båret af Johanne Pedersd. af Beldringe.

Faddere: Anders Andersen, Søren Nielsen og Peder Sørensen, alle af Dyrlov.

Sidse blev konfirmeret i Beldringe 1832. Efter sin konfirmation tjente hun en tid i Bårse, men 30. april 1842 kom hun til Udby præstegård og det ser ud til at det var Sidse, der klarede sig bedst af Jens Andersens børn. Hun og hendes mand blev da også brugt meget som faddere til familiens børn. I mange år tjente hun i præstegården, men 27. december 1848 blev hun gift med skovfoged og enkemand Ole Andersen i Skallerup by, Udby s.

De blev viet i Udby kirke og de boede i Skallerup endnu 1850, hvor Ole Andersen angives som 50 år f. i sognet, husmand og skovfoged og hustru Sidse Jensd. 33 år. Deres børn:

Jens 15 år, Ane Sofie 12 år, Hans 9 år, Rasmus 7 år og Marie 4 år, men disse børn var kun hans. Sidse fik med sin mand 4 børn, men hun var også i familie med hans børn fra hans 1. ægteskab, idet Ole Andersens første kone var datter af Sidses farbroder, bysmeden i Dyrlov Anders Andersen. Hun hed Sidse Cathrine Andersd. = ane 80E2.

Ole Andersen døde i 1870-erne, men de sidste år havde han sin søn Rasmus fra 1. ægteskab hjemme, og han blev skovfoged efter sin far og det var ham Sidse Jensdatter boede hos til sin død.

Ole Andersen og Sidse Jensdatters børn:

1. Emma Cathrine Olsen f. 8. februar 1850 i Skallerup.
2. Maren Kirstine Olsen f. 7. juni 1852, død 17. oktober 1854.
3. Maren Kirstine Olsen f. 24. februar 1855 i Skallerup.
4. Karen Marie Olsen f. 14. august 1858 i Ambjerg, Skallerup by, Udby sogn, døbt 29. september i Udby kirke.
Faddere: 1. Christiane Hansd., gårdm. Ole Christensens af Rovmandshuset i Ørslev, 2. gårdm. Hans Nielsen af Skallerup, 3. gårdm. Mads Rasmussen af Skallerup og 4. gårdm. Hans Brydesen af Ørslev.
N.B. Moderen 40 3/4 år gl.

C. Kirstine Jensdatter født 28. september 1820 i Dyrlov, hjemmedøbt 28. september, i kirke 12. november i Beldringe båret af gårdm. Hans Christians kone Ane Hansdatter af Dyrlov. Faddere: Smed Anders Andersen, Dyrlov, ungkarl Søren Nielsen, Dyrlov og husm. Anders Hansen på Runebanke.
20. april 1835 blev Kirstine konfirmeret i Beldringe. Karakterer: Meget gode kundskaber og meget god opførsel.
1850 havde Kirstine afløst sin søster Sidse (40 B) i Udby præstegård, hvor hun da tjente, men da havde hun allerede 6 år tidligere sat sit 1. barn i verden, og 1851 var hun igen hjemme hos faderen hvor hun fik sit 2. uægte barn. 1853 tjener hun forpagteren af Beldringe og føder her sit 3. barn, uægte.
Endelig 29. juni 1855 vies i Beldringe kirke enkemand Hans Frederik Andersen Gishale, Hasting mark 35 år og tjenestepige Kirstine Jensdatter sm.st. 34 3/4 år.
Forlovere: Husmand Anders Madsen i Grumløse og indsidder Peder Nielsen i Dyrlov (sidstnævnte er Kirstines søsters mand (se 40 D). Ved folketællingen 1. februar 1860 bor familien i Dyrlov, hvor han angives som arbejdsmand. De 3 børn Jens 7 år, Søren Hansen 4 år og Niels Peter Hansen 1 år angives som sammenbragte, hos dem enkem. og aftægts-husm. Peder Pedersen 72 år. Ved folketællingen 1. februar 1855 var Jens hos Kirstines broder (se ane nr. 20).

Kirstines mand Hans Frederik Andersen var født 14. august 1820 og døbt i Udby kirke 15. oktober som søn af Anders Madsen i Grumløse og kone Sophie Jensdatter.
Han døde 15. november 1871 og blev begravet i Beldringe 21. november som husmand i Faxinge, 51 år. Dødsårsag: Mavebetændelse. Hun blev boende i Faxinge og overlevede ham i 20 år. 29. april 1891 døde Kirstine Jensen, begravet 2. maj, Hans Frederik Andersens enke i Faxinge, 71 år. Årsag: Vattersot og koldbrand.
Kirstine Jensdatter fik 5 børn, de 2 yngste i sit ægteskab.

1. Ane Marie Andersen f. 12. juni 1844, døbt 21. juli i Beldringe kirke som datter af ugift fruentimmer i Dyrlov, smeden Jens Andersens datter Kirstine, udlagt barnefader ved broderen væver Anders Jensen:

Indsidder Anders Pedersen hos gårdm. Hans Andersen i Grumløse. Skrædderpige Karen Marie Jensdatter i Dyrlov bar barnet (= 40 D).

Faddere: Smed Ole Jensens steddatter Marie Andersd. i Dyrlov, smed Ole Jacobsen, ungtkarl Peder Andersen og væver Anders Jensen, Dyrlov (ane 20). Ane Marie var hos sine morforældre 1845 og 50.

2. Ane Hansen f. 1. november 1851, døbt 16. november i Beldringe.

Moderen ugift fruentimmer Kirstine Jensdatter hos faderen Jens Andersen i Dyrlov. Udlagt barnefader tjenestekarl Hans Andersen hos Christen Nielsen i Bårse. Husm. Lars Andersens kone Maren Johansdatter i Dyrlov bar barnet.

Faddere: Indsidder Peder Nielsen kone (= 40 D), væver Anders Jensen (= ane nr. 20), husm. Lars Andersen og indsidder Peder Nielsen, alle Dyrlov.

3. Jens Nielsen f. 8. januar 1854, døbt i Beldringe kirke 9. januar.

Moderen ugift fruentimmer Kirstine Jensd. 33 år hos forpagter Jespersen Beldringe. Udlagt barnefader staldkarl på Beldringe Niels Pedersen.

Tjenestepige Maren Kirstine Rasmusd. hos forpagteren på Beldringe bar ham.

Faddere: Væver Anders Jensen kone i Dyrlov, Kirstine Nielsd., indsidder Peder Nielsen, væver Anders Jensen og husm. Søren Jensen, Faxinge.

Ved folketællingen 1855 var Jens hos sin morbroder (nr. 20), men 1860 var han forenet med sin mor og stedfader.

4. Søren Hansen f. 14. juli 1856 døbt 12. oktober i Beldringe.

Søren var Kirstines første ægte barn med hendes mand Hans Frederik Andersen. Da boede de endnu i Gishale på Hastrup mark. Søren blev båret af tjenestepige Kirsten Olsdatter på Snertingegård.

Faddere: Peder Nielsens kone i Dyrlev (= nr. 40 D) = Karen Marie Jensdatter, tjenestekarl Claus Andersen, Grumløse, skovfoged Ole Andersen, Ambjerg og husm. Søren Jensen, Hadstrup.

5. Niels Peter Hansen f. 9. september 1853 døbt 13. november i Beldringe.

Kirstine og Hans Frederiks yngste barn båret af Sofie Olsdatter hos Niels Jacobsd. i Hastrup.

Faddere: Husm. Niels Ipsd. Ane Kirstine Nielsd. ibid. husm. Ole Andersen, Ambjerg, husm. Claus Andersen, Grumløse og tjenestekarl Jens Andersen, Beldringe.

D. Karen Marie Jensdatter født 2. december 1822 i Dyrlov, hjemmedøbt 3. december, i kirke 5. januar 1823 i Beldringe båret af pigen Birthe Pedersd. i Allerslev kro.

Faddere: gårdm. Peder Olsen i Dyrlov, husm. Anders Hansen på Runebanke og tjenestekarl Søren Nielsen på Beldringegård.

Karen Marie blev konfirmeret 1837. Kundskaber gode, opførsel: meget godt.

1845 boede Karen Marie i Dyrlov hos sin ældste broder Anders = ane nr. 20.

Ifølge Beldringe kirkebog fødtes 1. februar 1846

1. Kirsten Hansen hjemmedøbt formedelst svaghed 17. februar, fremstillet i kirken 10. maj.

Dette barn meldt til pastor Dorph i Østeregesborg til antagelse i ministerialbogen. Hun er født 10-måneders dagen efter at moderen har tjent i Østeregesborg, hvorfor bliver hendes føde- og forsørgelsessted efter hendes blivne 18 år, hvis hun bliver

trængende efter forordningen af 24. januar 1844. (Denne forordning var gældende til Steinkes Socialreform 1933). Moderen ugift fruentimmer Karen Marie Jensd., smed Jens Andersens datter. Af bemeldte Jens Andersen udlagt til fader tjenestekarl Hans Rasmussen hos forældrene i Rødtofte, men tjente i Østeregsborg.

Sidse Jensd. i Udby præstegård bar hende.

Faddere var Maren Jensd., der tjente gårdm. Frands Nielsen i Faxinge, væver Anders Jensen, tjenestekarl Søren Jensen i Bårse og husm. Lars Andersen i Dyrlov.

Kirsten var som lille hos sine morforældre, men da morfar døde, kom hun vist hos sin mor, der i mellemtiden var blevet gift.

21. oktober 1849 viedes i Beldringe kirke tjenestekarl og ungkarl Peder Nielsen af Udby, 25 år og Karen Marie Jensdatter, skrædderpige i Dyrlov 28½ år. Forlovere brudens fader forhenværende smed Jens Andersen af Dyrlov og husmand Anders Jacobsen, Ørslev.

1850 boede de i et 2 families hus i Dyrlov, hvor ægteparret boede alene i den ene halvdel og hendes forældre med børnebørn i den anden halvdel. 1860 boede Karen Marie og Peder Nielsen med hendes datter og deres 3 børn i eget hus, han var arbejdsmand. 1870 havde de kun den yngste søn hjemme, samt hendes mor (ane 41) hos sig.

Karen Marie Jensen døde 23. december 1879 og blev begravet 29. december som husmand Peder Nielsens hustru i Dyrlov 57 år. Årsag: Vattersot.

Karen Marie Jensdatter fik 5 børn, 4 med sin mand:

1. Kirsten Jensen (som barn Hansen) blev viet 26. december 1870 til ungkarl Ole Jensen af Kjøng, tjenende på Lundbygård 22 år.

Forlovere: Jens Nielsen i Kjøng og Peder Nielsen i Dyrlov. 1 barn kendes.

a. Johanne Jensen f. 21. januar 1871 og døbt 26. marts i Beldringe.

Forældre: Ole Jensen tjener på Lundbygård og hustru Kirsten Jensen, 25 år, hos sine forældre pt.

Faddere: Karen Jensen tjener i Kjøng, Maren Kirstine Pedersen, tjener i Hastrup, husmændene Jens Nielsen i Kjøng, Peder Nielsen i Dyrlov og Anders Jensen i Dyrlov.

2. Niels Pedersen f. 10. februar 1850, døbt 24. marts i Beldringe indsidder Karen Marie og Peder Nielsens søn.

Faddere: Tjenestep. Sidse Nielsd. hos gårdm. Ole Larsen i Ørslev, husm. Lars Andersen, Dyrlov og væver Anders Jensen sm.st.

Død 6. maj 1854 Niels Pedersen begr. 12. maj, indsidder Peder Nielsens søn i Dyrlov 4½ år. Døde formentlig af strubehoste.

3. Maren Kirstine Pedersen f. 5. februar 1853, døbt 5. maj Peder Nielsen og Karen Marie Jensens datter i Dyrlov.

Faddere: Kirstine Jensen hos forpagter Jespersen på Beldringegård bar barnet, Sofie Pedersen sm.st., husm. Anders Jacobsen i Ørslev, væver Anders Jensen i Dyrlov, og husm. Lars Andersen i Dyrlov.

Maren Kirstine var hjemme 1860, men ikke i 1870. Om hun blev gift vides ikke, men hun fik 1 søn

a. Jens Peder Pedersen f. 15. december 1877, døbt 27. januar 1878 i Beldringe.

Forældre: Ugift Maren Kirstine Pedersen 24 år, Peder Nielsens datter i Dyrlov, tjente 10-månedersdagen før nedkomsten hos skovrider Kirkegård i Dyrlov, hvis

karl Jens Pedersen er udlagt som barnefader. Gårdm. Otto Pedersens pige Maren Andersd. i Dyrlov bar ham, husm. Peder Nielsens datter Ane Sofie Pedersen i Dyrlov og Peder Nielsen selv, husm. Jacob Jensen og Frederik Hansen alle Dyrlov.

4. Ane Sofie Pedersen f. 14. juni 1855, døbt 7. oktober, båret af tjenestep. Maren Jensen, Snertingegård.

Faddere: Tjenestep. sm.st. Sicilie Nielsd. væver Anders Jensen, husm. Søren Jensen, Faxinge og skovfoged Ole Andersen, Ambjerg.

Ifølge Beldringe kirkebog viedes 28. december 1883 ungkarl Jens Jørgen Rasmussen i Møllehjørnehuset, Præstø landsogn, 29 år og pige Ane Sofie Pedersen i Dyrlov, 28 år.

Forlovere: Husm. Rasmus Mortensen i Møllehavehuset og husm. Peder Nielsen i Dyrlov. Mere vides ikke.

5. Niels Pedersen f. 15. april 1858, døbt 6. juni i Beldringe båret af væver Anders Jacobsens kone i Ørslev og Ane Sofie Henriksdatter.

Faddere: Husm. Hans Frederik Andersens kone, Hadstrup mark, væver A. Jacobsen, Ørslev, husm. Anders Jensen, Dyrlov og skovfoged Ole Andersen, Ambjerg.

6. Jens Peter Pedersen f. 24. marts 1861, døbt 23. juni i Beldringe.

Faddere: Brænderikarl Rasmus Jacobsens hustru Maren Jensen af København, skovfoged Ole Andersens hustru i Ambjerg, husmændene Anders Jensen i Dyrlov, Hans Frederik Andersen i Faxinge og Anders Jacobsen, Ørslev.

E. Søren Jensen født 29. april 1825 hjemmedøbt sm. dag i kirke 26. juni i Beldringe. Hans Christians hustru Ane Marie Hansd. i Dyrlov bar ham.

Faddere: gårdm. Anders Peder Olsen og Hans Pedersen, begge Dyrlov, samt tjenestek. Søren Nielsen på Beldringegård.

Søren blev konfirmeret i Beldringe 1839. karakterer: Veloplyst og meget sædelig.

Omkring 1852 blev Søren Jensen gift med Maren Kirstine Larsdatter f.ca. 1825 i Vordingborg. Måske viet i Allerslev, hvor deres første barn blev døbt.

1860 boede familien i Dyrlov i et 2 families hus. Han som arbejdsmand og de har 2 børn hjemme. Den 2. familie er arbejdsmand. Hans Jensen med kone Ane Marie Madsd. med 2 børn 5 og 3 år. 1889 31. maj døde og 3. juni begravedes Maren Kirstine Larsen, husm. Søren Jensens hustru 64 år. Årsag: mavekræft.

Søren Jensen selv er død senere. Hvornår vides ikke. Søren Jensen og Maren fik 5 børn.

1. Lars Sørensen f. 23. februar 1850, døbt i Allerslev kirke palmesøndag 24. marts.

Moderen ugift fruentimmer Maren Larsd. i Ugledige. Til barnefader udlagt tjenestekarl Søren Jensen. Fadderne tilført Allerslev ministerialbog. Da moderen efter sognepræsten i Allerslev, provst Theilmans angivelse, 10-månedersdagen før barslet opholdt sig i Faxinge må Beldringe sogn anses som hendes slegfredsbarns fødested. Lars er måske død som lille. Han er ikke hjemme 1860.

2. Jens Sørensen (senere faderens efternavn Jensen). f. 15. juni 1854 døbt 3. september i Beldringe båret af Caroline Larsd. tjenende hos gårdm. Hans Hemmingsen, Ugledige.

Faddere: Ane Sofie Olsd., væver Anders Jensen og indsidder Peder Nielsen i Dyrlov samt skovfoged Ole Andersen, Ambjerg. Jens var hjemme 1860.

Maren og Søren Jensen fik 23. december 1856 et dødfødt barn. Efter faderens oplysninger kom barnet 3 uger for tidligt og fosteret var i forrådnelse.

3. Ane Dorthea Sørensen (senere Jensen) f. 23. maj 1858. (1856 kom loven om at børn skulle døbes med faderens efternavn). Ane Dorthea blev døbt i Beldringe 18. juli båret af Caroline Larsd. i Ugledige.

Faddere: Husm. Hans Chr. Olsens datter Maren i Hadstrup, gårdm. Niels Bertelsen ibid. husmændene Hans Fred. Andersen og Hans Christensen gl. Gishale. Ane Dorthe hjemme 1860.

4. Karen Marie Jensen f. 19. februar 1860 i Hadstrup døbt 8. april påskedag i Beldringe, båret af skrædderpige Ane Margrethe Pedersen af Hadstrup.

Faddere: Pige Ane Sophie Olsd. ibid., gårdm. Niels Bertelsen, Hadstrup, husm. Niels Peter Larsen af Tappernøje og ungkarl Hans Larsen af Ugledige.

5. Lars Jensen (døbt Sørensen) f. 15. februar 1862, døbt 13. april palmesøndag i Beldringe kirke, båret af gårdm. Niels Bertelsens datter Johanne Nielsdatter i Hadstrup.

Faddere: Ane Kirstine Eriksen hos Knud Ringberg, gårdm. Niels Bertelsen, husm. Niels Peter Larsen af Tappernøje og husm. Hans Frederik Andersen, Faxinge. som voksen blev Lars igen kaldt Lars Sørensen.

At han fik lov at beholde navnet Sørensen skyldes at loven sagde, at var ældre søskende døbt med faderens fornavn, havde yngre også ret dertil.

Ifølge Beldringe kirkebog viet 18. februar 1885 i kirken tillysning 15. november, ungkarl Lars Sørensen i Hadstrup 23 år og pige Marie Rasmussen i Hadstrup 18 år.

Forlovere: Husmand Søren Jensen, Hadstrup og husmand Rasmus Bentsen i Bårse.

Et barn kendes

Magda Kirstine Sørensen født 30. december 1891, døbt 7. februar 1892, Lars Sørensens datter i Faxinge, hustru Marie Rasmussen, 25 år.

Faddere: Barnets moder, husm. Søren Jensen og datter Johanne i Hastrup, husm. Rasmus Bentsen i Bårse og faderen.

F. Maren Jensdatter f. 3. maj 1828 og hjemmedøbt 3. maj i kirke 8. juni i Beldringe, datter af Beldringesmeden Jens Andersen båret af gårdm. Niels Sørensens hustru Birthe Nielsd. i Dyrløv.

Faddere: gårdm. Lars Jensen, smed Anders Andersen og Peder Sørensen, alle Dyrløv.

Konfirmeret: Beldringe 1842, med biskoppelig dispensation for alderen. Meget oplyst og meget sædelig. 11. februar 1849 var Maren fadder til broder Anders' datter Dorthe og tjente da forvalter David i Dyrløv, og 3. oktober 1852 var hun fadder til Anders' søn Anders og tjente da skoleholder Hansen i Udby. Måske er det hende, der 1861 ved 40D5=Jens Peter Pedersen barnedåb i Beldringe benævnes Brænderikarl Rasmus Jacobsens hustru Maren Jensdatter af København.

42. Niels Nielsen

f.

død 1831 i Beldringe sogn

viet 1809 i Beldringe til

43. Karen Jørgensdatter

f. 1782 i Beldringe sogn

død 1861 i Beldringe sogn

Niels Nielsen, jeres stamfader har voldt mig meget besvær. Første gang jeg møder ham i Beldringe kirkebog er ved hans giftermål med jeres stammomder. I kirkebogen er indført følgende: Trolovet 7. februar 1809 copuleret 2. maj. Til forehavende ægteskab meldte sig den ved kongelig bevilling af 20. december 1808 fra sit første ægteskab løskjendiget Niels Nielsen af Beldringe kirkelade og pigen Karen Jørgensdatter af Faxinge. Som forlovere mødte Ole Madsen og Ole Nielsen, begge Faxinge.

Jeg søgte nu efter om Niels tidligere var gift i Beldringe, og her dukkede en Niels Nielsen op i 1801. 23. oktober blev han gift med Kirsten Nielsdatter, skilsmissen kunne jeg imidlertid ikke finde i amtsjournaler; men da jeg nåede til hans død i 1831, fandt jeg samtidig en Niels Nielsen død 1836 og skiftet efter denne viste med al mulig tydelighed, at det ikke var jeres stamfader der 1801 var blevet gift med Kirsten Nielsdatter. Hun var enken her, med de 2 børn, jeg godt kendte, de havde fået i 1802 og senere.

Se nærmere i familiearkivet. Jeg skriver det her, for at I ikke skal falde i samme grøft, hvis en af jer skulle søge senere.

Vi vender tilbage til Niels Nielsen og Karen Jørgensd.

Karen var født 1782 i Hadstrup og døbt 14. juli 1782 i Beldringe kirke som datter af husmand Jørgen Olsen og hustru Johanne Nielsdatter i Hadstrup.

Faddere: Ane Oldsatter på Beldringe, Maren Ibsdatter, Ole Jensen, Lars Hugger og Mads Jacobsen, alle Hadstrup.

Karen blev konfirmeret 1798, 16 år gl., opholder sig hos Ole Nielsen. Karen Jørgensdatter er ikke i Beldringe sogn ved folketællingen 1801, men her er hun 1. september 1806, da Johanne bliver døbt i kirken, som en uægte datter af fruentimmer Karen Jørgensdatter i Faxinge. Udlagt barnefader Niels en ungarl som besvangrede hende i Præstø.

Da hun 1821 bliver konfirmeret angives hun som Johanne Nielsdatter af Beldringegård.

Fader Niels Nielsen, gartner på Beldringegård og moder Karen Jørgensen, så mon ikke Niels Nielsen og Niels en ungarl i Præstø er den samme, men har han på det tidspunkt ligget i skilsmisseforhandlinger, skulle hans navn jo helst ikke nævnes.

Følgende er indført i kirkebogen ved hans død:

28. december 1831 begravet 31. december Niels Nielsen, gartner på Beldringe, født i Roholte. Ingen dåbsattest angivet, 60 år.

Med denne oplysning kan man kun tilnærmelsesvis regne med hans alder, og det er ikke lykkedes at fastslå hans forældre eller finde en Niels Nielsen født i Roholte. Hans forældre kunne være de i "Oderske Efterretninger 1771" ægtefolk i Roholte sogn, Mosebølle by nævnte gårdbrugere Niels Nielsen 48 år, gift 2. x og hustru 30 år, gift 1. x, men en søn Niels er ikke fundet på den tid. Niels Nielsen og Karen Jørgensdatter fik 2 måske 3 børn, nemlig:

A. Johanne Nielsdatter f. 1806 døbt 1. september.

Faddere var Ane Grethe på Beldringe, der bar barnet, Peder Jørgensen, Hans Pedersen og Johan Christensen, alle Faxinge.

B. Niels Nielsen f. 17. juli 1817, hjemmedøbt 20. juli i kirke 17. august, søn af Niels Nielsen gartner på Beldringe og hustru Karen.

Faddere: Frøken Charlotte van Raben, der holdt barnet, murmester Holm på Beldringe, Hans Jacobsen på Bellevue, gårdm. Peder Olsen, Dyrløv.

18. december 1823 døde og 21. december blev begravet Niels Nielsen, en søn af Niels Nielsen gartner på Beldringe og hustru Karen Jørgensdatter. 6 år og 5 mdr.

C. Kirsten Nielsdatter f. 27. februar 1819 = ane nr. 21.

En ting må man undre sig over her: Karen og Niels Nielsen bliver gift 1809, og får først barn efter 8 års ægteskab, selv om Karen 3 år tidligere fik sit 1. barn.

Efter Niels Nielsens død giftede Karen Jørgensdatter sig 2. gang. Ifølge Beldringe kirkebog viet 20. maj 1832 ungkarl og tjenestekarl Søren Nielsen på Beldringe 39 år og Karen Jørgensdatter, enke efter afdød gartner på Beldringe, 50 år.

Forlovere: Gårdm. Peder Olsen af Dyrløv og smeden Jens Andersen på Beldringe. Indskrevet 4. maj. Skifte forrettet.

Søren Nielsen var f. 1793 og søn af husm. Niels Sørensen i Dyrløv og Maren Samuelsdatter. Hans far blev 2. gang gift med jeres ane nr. 83 (se der).

Før der var gået et år var Karen Jørgensdatter enke igen. 17. februar 1833 døde og 25. februar blev Søren Nielsen, gårdm. i Dyrløv begravet 39 år gl., men 3 måneder efter viedes i Beldringe kirke 31. maj 1833 ungkarl og tjenestekarl Peder Johansen, Faxinge, 29 5/12 år og Karen Jørgensdatter, enke efter afdøde Søren Nielsen i Dyrløv, 51 år. Indskrevet 16. marts 1833 og skiftet bragt i orden.

Forlovere: Ole Sørensen i Faxinge og Peder Olsen, Dyrløv.

Peder Johansen var født i Faxinge og søn af gårdm. Johan Christiansen.

Ved folketællingen 18. februar 1834 bor Karen og Peder Johansen på hendes gård i Dyrløv og hos dem er Kirstine Nielsdatter 15 år, mandens steddatter (ane nr. 21) og Niels Pedersen 8 år, mandens egen søn, samt 1 tjenestepige og 1 tjenestedreng.

Da Niels Pedersen 1841 bliver konfirmeret angives han at være født 19. juni 1826 efter dåbsattest af pastor Vøldike i Hammer. Karakter: Meget vel oplyst og sædelig.

Folketælling 1. februar 1845 angiver Peder og Karen begge født i Beldringe sogn, Niels Pedersen 19 år f. i Snesere, søn og Jørgen Jensen 5 år f. i Beldringe, dattersøn, og 1 tjenestepige.

Den 24. august 1861 døde Karen Jørgensdatter, gårdm. Peder Johansens hustru i Dyrløv. 84 år gammel angiver kirkebogen, men hun var kun 79, men det var selvfølgelig også meget, når han kun var 58. Karen blev begravet på Beldringe kirkegård 31. august 1861.

Peder Johansens videre skæbne er ikke fulgt, da han jo ikke er vor slægt.

44. Hans Hansen

f. 1772 i Torup sogn
død 1858 i Torup sogn
viet 1807 i Torup kirke til

45. Johanne Larsdatter

f. 1788 i Torup sogn
død 1861 i Torup sogn

Hans Hansen blev født 1772 i Kikhavn og døbt i Torup kirke 19. juli som søn af Hans Jørgen Larsen.

Faddere var Lars Schrøders hustru, der bar ham, Hans Larsen, Lars Rasmussen, Lars Væver og Jacob Jens' datter alle Kikhavn. Hans mor hed Maren Pedersdatter, men hun døde mens han endnu var barn og efter den tid havde han 2 stedmødre.

6. september 1807 anmeldte sig i Torup præstegård ungkarl Hans Hansen af Kikhavn og pigen Johanne Larsdatter fra Carlsminde og angav, at de var blevet enige om at indgå ægteskab med hverandre. Til forsikring for at der fra ingen af siderne var noget som efter loven kunne være til hinder i dette deres forehavende ægteskab fremstillede sig tvende forlovere, navnlig Hans Jørgen Larsen, Kikhavn, Lars Nielsen, Carlsminde. 25. september 1807 blev de 2 ægteviet i Torup kirke.

1834 finder vi familien hos Johannes 81 årige far Lars Nielsen, der var enkemand og husm. i St. Carlsminde. Johanne var født i Hald by 1788 og døbt i Torup kirke den 21. september som datter af indsidder Lars Nielsen af Hald. Mette, smedens hustru af Evetofte bar hende.

Faddere: Peder Nielsen i Tømmerup, Mons. Morlands datter i Torpmagle Jens Nielsen og hans Pedersens hustruer på Hald. Johannes mor hed Marie Magdalene Morland (Mohrland) og var af den kendte norske Morlandslægt (se mere om det under ane nr. 91).

Ved folketællingen 1840 boede Hans Hansen og Johanne med deres yngste datter i Store Carlsminde hos deres ældste datter og svigersøn, der var fisker lige som Hans Hansen. 1845 var familien i huset følgende:

Christian Ferdinand 26 år f. i København, husbestyrer og fisker.

Maren Hansdatter 35 år f. i Torup, hans kone (hendes 2. mand).

Maren Larsd. 10 år f. i Torup.

Laurentze Kristine Christiansen 1 år f. i Torup, deres børn.

Hans Hansen 73 år, indsidder og fisker, f. i Torup.

Johanne Larsd. 57 år, hans kone, f. i Torup.

Hans Christian Jensen 4 år, plejebarn, f. i Torup.

Ellen Kathrine Hansd. 21 år, lever af håndarbejde, f. i Torup.

Hans Larsen 1 år f. i Torup, hendes søn.

1850 bor de 2 familier stadig sammen i Store Carlsminde, men 1855 er de gamle kommet til Sølager i Torup til et hus med 2 familier nemlig

1. Jens Christensen 73 år, f. i sognet, forsørges af fattigvæsenet.

Bodil Larsdatter 78 år, f. i Ramløse, hans kone.

2. Hans Hansen 83 år f. i sognet, forsørges af fattigvæsenet.

Johanne Larsdatter 67 år f. i sognet, hans kone.

7. marts 1858 døde Hans Hansen, fattiglem på St. Carlsminde, begravet 13. marts, 85 år gl.

10. marts 1861 døde Johanne Larsdatter, enke efter fattiglem Hans Hansen af Store Carlsminde, begravet 15. marts 74 år.



Torup Kirke

Johanne og Hans Hansen fik i deres ægteskab 10 børn:

A. Jens Hansen døbt 14. februar 1808 = ane nr. 22.

B. Peder Hansen f. 1809, døbt 23. søndag p. trin. (5. november).

Da fik Hans Hansen, indsidder hos Lars Skibbers på St. Carlsminde en søn døbt kaldet Peder. Præstekonen bar ham og Lars og Jens Hansen, Hans Jørgen Larsen og Hans Jørgen Hansen fra Kikhavn samt Jørgen Hansen fra Hanchavn var faddere.

Peder blev konfirmeret 1825 og var hjemme hos faderen som fisker 1834, men 5. december 1834 viedes ungkarl Peder Hansen, St. Carlsminde, 25 år og pige Ane Cathrine Jensd. sm. st. 20 år.

Forlovere: Husm. Hans Hansen og husm. Anders Larsen, begge af St. Carlsminde.

Ved folketællingen boede de stadig på St. Carlsminde, han som husmand og fisker. 5 børn var der hjemme. Desuden en aftægtskone Marie Pedersen 77 år, f. i Sverige, en bådebygger, indsidder Lars Jensen 57 år og kone Karen Olsd. 51 år.

Ane Cathrine og Peder Hansen fik mindst 6 børn.

1. Jens Pedersen f. 9. oktober 1835, døbt 18. oktober.
Faddere var Lars Pedersens kone, Jens og Niels Hansen, Johan Hellesen, alle St. Carlsminde samt Jørgen Hansen, Kikhavn.
Hjemme hos faderen 1850.
2. Anders Pedersen f. 4. maj 1838, døbt 11. maj.
Faddere: Lars Pedersens kone Maren, Lars Pedersen, Jens Hansen, Hans Hansen (Knap) alle St. Carlsminde.
Hjemme 1850.
3. Kirstine Marie Pedersen f. 14. marts 1840, døbt 22. marts.
Faddere: Smed Jens Jørgensens hustru af Frederiksværk, Hans og Jens Hansen, Lars Pedersen og Niels Jørgensen, alle St. Carlsminde. Hjemme 1850.
4. Christiane Pedersen f. 24. april 1842 døbt 1. maj.
Faddere: Jens Jørgensens kone, husm. Hans Hansen og indsider Hans Hansen og Jens Hansen, alle St. Carlsminde.
Christiane er sikkert død som lille. Ikke hjemme 1850.
5. Hans Pedersen f. ca. 1845 i St. Carlsminde.
6. Jørgen Pedersen f. ca. 1848 i St. Carlsminde.

C. Maren Hansdatter født 1811 i St. Carlsminde, døbt 20. oktober i Torup kirke, båret af Dorthe Mortens. Jens, Hans Jørgen, Lars, Søren og Jørgen Hansen på Kikhavn var faddere.

Maren var ikke hjemme 1834, men 19. marts 1835 anmeldte sig til ægteskab i Torup kirke ungtkarl Lars Pedersen af Lynæs, søn af husmand Peder Jensen, Lynæs, 35 år, han har haft naturlige kopper og møder uden skudsmål, da han stedse har været hjemme og i den senere tid bestyret fiskeriet for sin moder

og Maren Hansdatter af St. Carlsminde, en datter af Hans Hansen, 24 år, vaccineret 11. juli 1817 af Weisselen. Skudmålet forevist og var fuldkommen - (ulæseligt), har sine slægtnings samtykke og er ej i slægt med brudgommen.

Forlovere Morten Lauersen af Topholm på brudgommens vegne og Hans Hansen, brudens fader, med påholdt pen. Viet 30. maj 1835 i Torup kirke.

Ved folketællingen 1840 boede fisker Lars Pedersen og Maren som nævnt i St. Carlsminde og havde hendes forældre og lillesøster boende i huset, men følgende sørgelige begivenhed findes indført i Torup kirkebog: 14. januar 1843 død og 29. maj begravet Lars Pedersen 42 år, husm. af St. Carlsminde, druknede og ilanddrev 27. maj 1843. Samme dag druknede Niels Pedersen, der drev i land 17. juli og blev begravet 18. juli 1843.

Maren blev samme år 29. december gift 2. gang med Christian Ferdinand og de boede som forannævnt sammen med forældrene, ligeledes 1850. Mere vides ikke.

Maren Hansdatter havde i sit ægteskab med Lars Pedersen vist kun datteren

1. Maren Larsdatter f. 15. marts 1835, døbt 22. marts.
Moderen Maren Hansdatter. barnefader hendes forlovede ungtkarl Lars Pedersen af Lynæs. Barnet båret af mad. Handrup, Carlsminde skolehus.
Faddere: Ungkarlene Peder og Niels Pedersen, Lynæs (Niels druknede sammen med Lars) Jens og Peder Hansen, St. Carlsminde.

2. Laurentze Kristine Christiansen f. 1844 i St. Carlsminde.

Af navnet kan man næsten høre hendes far var københavner Christian Ferdinand. I 1850 var hun 6 år havde ingen yngre søskende.

D. Karen Marie Hansdatter døbt 27. februar 1814 i Torup.

Præstekonen bar hende og Lars og Jens Hansen fra Kikhavn samt Didrik Jensen, Jens Olsen og Jørgen Hansen var faddere. Karen Marie blev konfirmeret i Torup 1828. Karakterer: Temmelig god af kundskaber og meget god opførsel.

1834 var Karen Marie hjemme, ugift.

E. Inger Kirstine Hansdatter født 1816 på St. Carlsminde, døbt 11. august.

Madam Handrup bar barnet og Lars, Jens og Hans Jørgen Hansen fra Kikhavn samt Lars Vendelboe Hansen og Niels Larsen fra Store Carlsminde var faddere. Inger Kirstine blev konfirmeret 1831. Karakterer: god/mg.

Inger Kirstine var ikke hjemme 1834 eller senere, så hun har sikkert været ude at tjene, som skik var på den tid.

F. Ane Hansdatter født 1818 døbt 22. november i Torup kirke.

Præstekonen bar hende (hun hed Marie Cathrine Plum).

Faddere: Lars og Jens Hansen, Didrik Jensen, Christian Persson, alle Kikhavn samt Jørgen Hansen St. Carlsminde. Ane blev konfirmeret 1833. Karakterer: god/meget god.

Heller ikke Ane var hjemme 1834 eller senere.

G. Bodil Hansdatter født 1821, døbt midfaste søndag (1. april).

Lars Nielsens hustru af Uglerup bar hende.

Faddere: Jens og Lars Hansen på Kikhavn, Jørgen Hansen på Havnshavn, Lars Vendelbo Hansen og unge Peder Olsen, Store Carlsminde.

Bodil var hjemme hos forældrene 1834 og blev konfirmeret 1835. Karakterer: god/meget god.

Hun blev ca. 1845 gift med Lars Hansen f. ca. 1820 i Torup sogn. Ved folketællingen 1850 boede de på St. Carlsminde og han angives som husbestyrer og fisker og deres 2 børn er hjemme. Af børn kendes

1. Ane Cathrine Larsen f. ca. 1846 i Torup sogn.

2. Johanne Kirstine Larsen f. ca. 1848 i Torup

H. Ellen Kathrine Hansdatter født 30. april 1824 døbt 9. maj.

Præstekonen bar hende og Christen Nielsen i Hald, Jens Nielsen i Høyelse, Jens, Lars og Hans Jørgen Hansen på Kikhavn var faddere. Ellen Kathrine blev konfirmeret 1838 i Torup med biskoppelig dispensation på grund af alder. Karakterer: god/meget god.

1840 var hun ikke hjemme, men 1845 var hun hos forældrene og ernærede sig ved håndarbejde.

1. Hans Larsen f. 1844 i Torup sogn.

I. Kirsten Hansdatter født 13. marts 1826, døbt 19. marts i Torup.

Husmand Niels Larsens hustru bar hende.

Faddere: gårdmændene Kristian Nielsen af Hald, Jens Nielsen af Torpmagle og Lars Nielsen af Uglerup samt husmændene Niels Larsen og Niels Pedersen af St. Carlsminde.
22. december 1835 døde Kirsten Hansdatter, Hans Hansens datter af St. Carlsminde, 9 3/4 år.

J. Johanne Hansdatter født 7. juni 1828, døbt 19. juni.

Madam Clausen af Torup præstegård bar hende.

Faddere: Lars og Jens Hansen, Kikhavn, Jens Pedersen, Lille Carlsminde, Christen Nielsen, Hald. Johanne blev konfirmeret 1843. Karakterer: god/mg.

1850 tjente Johanne i Lynæs hos fisker og distriktscommisær Hans Larsen og hustru Karen Jørgensdatter. Han var 46 år og hun 60.

46. Jens Rasmussen

f. 1782 i Vinnerød sogn
død 1822 i Torup sogn
viet 1804 i Torup kirke til

47. Zidse Jensdatter

f. 1781 i Torup sogn
død 1851 i Torup sogn

Jens Rasmussen blev født 1782 i Cassemose sammen med broderen Anders og Fest. Soter 11. februar var Rasmus Jensen i Cassemose hans tvende drengbørn til dåben, den ene kaldet Jens, båret af madam Lunde, den anden kaldet Anders, båret af skovridder Nielsens kone. (Her tilføjet som mange steder i denne kirkebog: ### 1853).

Faddere: Lars Andersen, Lars Jensen og Jens Nielsen alle af Cregome (=Kregme) og Rasmus Pedersen af Cassemose. Søndag den 28. oktober 1804 anmeldte sig hos mig (præsten) i Torup ungkarl Jens Rasmussen fra Cassemose og pigen Sidse Jensdatter fra Carlsminde og angav, at de var enige om at indtræde i ægteskab. At intet var til hinder for ægteskabet garanterede forloverne, navnlig Morten Larsen fra Tøpholm og Jens Andersen fra Carlsminde, som indestod for et og alt med underskrift Morten Larsen. Jens Andersen.

23. november 1804 blev Jens Rasmussen fra Cassemose og pigen Sidse Jensdatter fra Carlsminde ægteviet.

Zidse Jensdatter blev født 1781 i Uglerup og 12. august havde enroulleret matros Jens Andersen af Uglerup en datter til dåben i Torup kirke, hun blev kaldet Zidse. Niels Rasmussens hustru bar hende.

Faddere: Niels Jensen, Niels Nielsen elev i præstegården, begge af Torup, Niels Olsens og Niels Nielsens hustruer ibid.

Sidse, som navnet senere skrives, var hjemme til hun blev gift. Hun voksede op som enebarn, da hendes 2 år ældre søster nok døde som lille.

Hendes mand Jens Rasmussen havde foruden sin tvillingbroder kun 1 søster, men selv fik Sidse og Jens i deres ægteskab 6 børn.

Ved ægteskabet flyttede Jens Rasmussen fra Vinnerød sogn (senere Vinderød) til Torup sogn og her døde han 1822 og blev begravet 30. juli som indsidder på Store Carlsminde 44 år.

4. april 1824 anmeldte sig til ægteskab Peder Jensen af Torup og Jens Rasmussens enke Sidse Jensdatter fra St. Carlsminde. Skifterettens bevis fremlagt. Garanter: Husmand Lars Jørgensen Torup og gårdm. Morten Larsen. Fredag 28. maj 1824 blev de ægteviet. Sidse Jensdatter døde 21. januar 1851 og blev begravet 29. januar som husmand Peder Jensens hustru af St. Carlsminde 75 år.

Peder Jensen døde 1. februar 1866 begravet 7. februar som aftægtsmand på St. Carlsminde, 80 år.

Sidse og Jens Rasmussens børn:

A. Johanne Jensdatter født 1805, døbt 28. juli i Torup. Båret af Jens Jensens kone i Evetofte.

Faddere: Anders Rasmussen og Ole Pedersen fra Cassemose, Lars Vendelbo fra Carlsminde og Rasmus Sørensen fra Lynæs.

Johanne blev konfirmeret 1. søndag efter påske 1819, 13 3/4 år gl.

B. Ane Margrethe Jensdatter født 1807, døbt 22. marts = ane nr. 23.

C. Jens Jensen født 1810, døbt 11. november, søn af indsidder Jens Rasmussen hos Jens Andersen St. Carlsminde.

Faddere: Jørgen Olsens kone, der bar barnet, Jens Nielsen, Jens Amosen, Søren Hansen fra Uglerup, Morten Larsen på Tøpholm og Ole Christoffersen, Carlsminde.

Jens blev konfirmeret i Torup kirke 1825, 14 år gl.

Viet 3. december 1841. Anmeldt tillysning 11. november 1841 ungkarl Jens Jensen 30 år og pigen Mette Kirstine Jørgensdatter 21½ år, begge St. Carlsminde.

Forlovere: Husmændene Peder Jensen og Rasmus Larsen sm.st. Af deres børn kendes kun det førstefødt

1. **Jens Peder Jensen født 8. oktober 1842 og døbt i Torup 16. oktober som søn af husmand og skrædder Jens Jensen og hustru Mette Kirstine Jensd., St. Carlsminde.**

Faddere: Rasmus Larsens kone Anne bar ham. Lars og Jens Hansen, Niels Jørgensen og Peder Jensen, alle husmænd på Store Carlsminde.

D. Rasmus Jensen født 1813, døbt 26. september i Torup.

Jørgen Bødkers hustru i Uglerup bar ham, og Jens Nielsen, Jens Amosen, Jørgen Olsen i Uglerup, Morten Larsen på Tøpholm og Rasmus Søren på Lynæs var faddere.

E. Maren Jensdatter født 1815, døbt 3. september i Torup.

Jørgen Olsens hustru i Uglerup bar hende og Jens Nielsen i Uglerup, Morten Larsen på Tøpholm, Morten Søren på Lynæs, Rasmus Jørgens og Peder Jensen på St. Carlsminde var faddere.

Maren blev konfirmeret 1830. Karakterer: god/meget godt.

F. Kirsten Jensdatter født 1818, døbt 15. marts i Torup.

Jørgen Olsens hustru bar hende og Rasmus Søren på Lynæs, Morten Larsen, Tøpholm, Ole Christophersen, Peder Jensen og Rasmus Jørgens på Carlsminde var faddere.

Kirsten blev konfirmeret 1832, 14 år.

G. Jørgen Jensen født 1821 på St. Carlsminde døbt 21. oktober i Torup.

Jørgen Olsens hustru på Carlsminde bar barnet og Morten Larsen, Tøpholm, Jens Nielsen i Uglerup, Rasmus Søren, Lynæs, Ole Christophersen og Peder Jensen, Store Carlsminde var faddere.

48. Jens Olesen (Thybo)

f. 6. december 1797 i Stagstrup sogn
18 og

49. Dorthe Siemsen

f. ca. 1793 i Holsten
25. august 1867 i Hundborg.

Jens Olesen og Dorthe Siemsen, vore to problemforældre, ikke fordi de aldrig blev gift, men fordi det endnu efter mange års forløb ikke er lykkedes at finde vigtige oplysninger om dem, nemlig hendes fødested og hans dødssted.

Jens Olesen blev født 6. december 1797 i Gjørup. Samme dag blev han hjemmedøbt og 21. januar 1798 blev han frembåren i Stagstrupkirken, som søn af gårdejer Ole Graversen og hustru. Jens Andersens datter Inger af Glærup bar ham og faddere var Chresten Mogensen, Laust Matthesen, Laust Urbrand, Anna Mikkelsdatter Langgård og Ingeborg Vangsgård, alle af Gjørup. Jens var hjemme hos forældrene på deres lille landejendom til han var 9 år. Så kom han ud at tjene, de første år kun om sommeren. 1807 tjente han hos Claus Christensen i Årup, 1808 hos Chr. Jørgensen i Hassing, 1809 og 10 på Nørhavegård i Vust sogn, 1811 og 12 hos Chresten Skriver i Hassing.

Efter sin konfirmation kom han hos Chr. Hous enke i Årup, hvor hans mor flyttede ind, da hun 1813 mistede sin mand.

Herfra kom Jens til Chr. Thøgersen i Vigsøe og 1814-15 til Chr. Winther på Landbolyst i Hundborg sogn. 1815 kom han til Vølkers på Midholmgård i Hundborg, og her lærte han Dorthe Siemsen at kende, hvis han ikke kendte hende i forvejen, men da hun var ca. 5 år ældre end ham, har det måske ikke haft større betydning. Jens har i alle tilfælde ikke været nogen stabil arbejdskraft. Han skiftede ustandselig arbejdsplads. Vinteren 1815 var han hos Thomas Frandsen i Tingsted, Somrene 1816-17 på Elsted Teglværk, om vinteren hos Peder Søgård i Snedsted, sommeren 1818 på Snedsted Teglværk, og om vinteren hjemme hos moderen hos Chr. Hous enke i Årup. Men så gik det galt for Jens Olesen. 5. februar 1819 blev han arresteret sammen med en anden, Anders Hansen, og begge blev indsat i Thisted arrest. Dagen efter blev de fremstillet i retten og her blev de anklaget for forskellige tyverier, hvoraf det mindste var en småkage stjålet fra en kurv med 20 kager, som en pige skulle fragte fra bageren til køberen. Da pigen nåede frem var der kun 19 i kurven, men pigen havde hvilet sig på en bænk, hvor også Jens Olesen sad. Måske havde han også stjålet en hest og redet den til Legestue i Thisted, for næste morgen stod hesten meget svedig på mandens mark. Det værste var dog at han havde stjålet en flaske vin i Hassing præstegård, hvor vist nok hans mors søster tjente. Hun hed Anna Thorning.

Den 25. marts 1820 blev han ved Hilleslev-Hundborg Herredsting idømt 1 års arbejde i Viborg Tugthus, mens hans ven Anders Hansen fik 2 år.

Før Jens Olesen Graversen, som han kaldes nu, kom ud i kriminalitet var der sket det, at han 1817 mens han var på Elsted Teglværk var blevet kæreste med Dorthe Siemsen og i foråret 1818 fødte hun en søn, der fik navnet Peder Jensen, og han blev vores oldefar. Om Jens ikke måtte få Dorthe eller omvendt ved vi ikke noget om; men at hun har været glad for ham kan der vist ikke herske nogen tvivl om.

Familien havde i den tid, da Jens sad i arrest i Thisted, gjort hvad de kunne for at hjælpe ham. 22. april 1819 sendte hans broder Søren og skoleholderen i Snedsted Søren Bak en kaution på 100 rigsd. for at Jens måtte blive løsladt så længe sagen stod på og de garanterede for at han ville møde til alle forhørene.

Den 22. september 1819 fødte Anna Johanne Chrestensdatter i Snedsted et barn, som hun udlagde Jens Olesen som far til, men det nægtede han pure og blev vist også frikendt for det, men af alt kan vi nok forstå at vores tipoldefar har været lovlig lebendig efter den tids forhold. Året efter oldefars fødsel den 28. april 1819 søger fattigvæsenet i Hundborg om at få Jens Olesen i Årup tilpligtet at yde årlig opfostringspenge til det med Dorthe Simbsen af Hundborg avlede uægte barn, hvilket han blev tilpligtet til.

Juli 1821 vendte Jens Olsen tilbage til Snedsted sogn, hvor han var på Elsted Teglværk.

Nu fandt han tilbage til Dorthe Siemsen og året efter fødte hun den 23. august 1822 deres datter Anna Johanne; men da var Jens forlængst skaffet væk fra sognet.

På den tid skulle unge mænd, hvis de ikke havde været soldat, have amtspas for at måtte rejse fra amtet. Det ordnede Jens' broder Søren Olesen i Ballerum. Den 7. marts 1822 fik Jens rejsepas til Brørup sogn i Malt herred, og kort efter er han vel draget af sted. Om familien var kendt her, måske gennem stuedrift af Hærvejen, vides ikke, men måske er han kommet som karl til gårdmand Chresten Hansen i Brørup. Hvorom alting er kom han foråret 1822 til Brørup og samme år 29. oktober 1822 blev han viet i Brørup kirke til den 10 år ældre Mette Marie Chrestensdatter.

Forlovere var gårdmændene Jens Larsen og Chresten Hansen.

Mette Marie var født 1787 i Brørup sogn og døbt 13. maj som datter af Christen Hansen og hustru Anna Marie i Thuesbøl.

Hun havde 20. maj 1811 fået et uægte barn, Christen som en sadelmagesvend Ole Jespersen Plet i Ringkøbing var far til.

Den første tid efter brylluppet har de nygifte måske boet hos hendes forældre og året efter den 30. juni 1823 mødte han som soldat, nemlig som Curasser ved Slesvigske Regiment angiver lægdsrullen. Han er da at finde i Stambog for Jydske Curasser Regiment 3. Eskadron nr. 114. hvor han angives således: Jens Olesen Gjørup, fødested Jylland, lægd 38 (Snedsted sogn) nr. 97, lutheraner, 24 år, 66 tommer, sort hår, blå øjne, skuldre og ben stærke.

Henføres til 4/115.

4. Eskadron nr. 115 Jens Olesen Gjørup. Demiteret 2. december 1831.

Han var altså soldat i 8 år, som det dengang krævedes og i alle disse år måtte Søren Olsen i Ballerum hvert år forny Jens' amtspas.

Men soldaterne lå ikke inde ved regimenterne hele tiden, men var hjemme det meste af året. I den mellemliggende tid blev Jens Olesen da også far til sønnen Ole som blev født i Eskelund den 9. juni 1826 og døbt i Brørup kirke den 23. juli. Faddere var deres naboer i Eskelund og hendes søster og broder fra Thuesbøl. Ole blev kun 9½ år, han døde 20. januar 1836 og blev begravet i Brørup den 31.

Da boede familien i Thuesbøl. Her finder man dem i folketællinger 1834, 40, 45 50, og 55. 1834 kaldes han stenhugger Jens Olesen Thybo, 1840 Jens Olesen Gjørup (hans fødeby i Stagstrup sogn) titel: husmand og stenhugger. Herefter hedder han kun Jens Olesen. 1845 er hendes søn Christen hjemme hos dem og 1850, 55 holder de en tjenestekarl.

Den 12. maj 1855 døde husmand Jens Olesens hustru i Thuesbøl, Mette Marie Christendatter 69 år gammel. Anm. Død af ubekendt sygdom.

Jens Olesen og Mette Marie havde siden 1841 boet i deres eget hus i Thuesbøl. 21. maj 1841 fik de skøde tinglæst på matr.nr. 5 d hartkorn 3 skæpper 1 fjerdingkar og 2½ album og på grunden var deres beboelse og tilliggende bygninger, senere 1. november 1844 købte de matr.nr. 30 i Nørboelling 0-1-1-2, ligeledes i Brørup sogn, og her boede de, da Mette Marie døde.

Efter hendes død måtte Jens Olesen fæste sig en tjenestepige. Om han nåede at få mere end en ved vi ikke, men 1857 findes følgende indført i Brørup kirkebog:

31. marts viedes i kirken enke- og husmand Jens Olesen, søn af afdøde gårdmand Ole Gravesen og hustru Birgitte Kerstine Sørensdatter i Snedsted født 20. december 1797 følgelig cirka 60 år gammel boende i Thuesbøl og pige hos Jens Olesen i Thuesbøl Christine Andersdatter Vandborg, datter af gårdmand Anders Christensen og hustru Ane Cathrine Andersdatter i Husby, født 7. juni 1829 følgelig 28 år gammel.

Forlovere var husmand Anders Sørensen i Thuesbøl og gårdmand Hans Chr. Madsen i Damgård.

Jens fik sig altså en ung kone og kort efter også en søn. 5. juli 1857 fødtes sønnen Ole Jensen Olesen, der blev døbt 27. september. Jomfru Petrea Heimann i Præstkjær bar ham og faddere var aftægtsmand Chresten Pedersen i Trevad og husmand Anders Sørensen på Thuesbøl mark. Præsten bemærker, at de har været så længe om at anmelde barnets fødsel, at der er uorden i rækkefølgen i kirkebogen, så 2 senere fødte børn er kommet foran Ole.

Om det er blevet dyrt med en ung kone i huset, eller Jens Olesen er blevet svagelig ved vi ikke, men året efter den 24. august bliver efter sidste auktion over Jens Olesens tilhørende sted i Thuesbøl med påstående bygninger og tilliggende ejendommen matr.nr. 5 d i Thuesbøl og nr. 30 i Nørbølling solgt til højstbydende, nemlig Rasmus Rasmussen af Veirskov for 1.215 rbd. Heraf skal han betale eller påtage sig gæld til Skads herreds overformynderi for 800 rigsbankdaler og resten 415 rbd. til N. Plauborg, der havde 2. prioritet i ejendommene. De øvrige kreditorer fik intet.

Herefter forsvinder Jens Olesen og hans familie fra Brørup. Ingen af dem er indført som døde i kirkebogen, men jeg formoder alligevel, at Jens døde året efter, idet der i dødsanmeldelsesprotokollen for Gjording-Malt herred angives 1859 anmeldt 18. juli Jens Olesen i Eskelund død. Ejede intet. Eskelund er ligeledes en landsby i Brørup sogn; men i kirkebogen findes ingen med det navn indført, så måske har præsten glemt at indføre ham i kirkebogen.

Hans unge kone og søn findes ikke i Brørup ved folketællingen 1. februar 1860 og hvor de blev af vides ikke. Kun Christine var døbt med efternavnet Vandborg, fordi forældrene da boede i Husby husene der kaldtes Vandborg, mens alle hendes søskende og forældre kom til at føre navnet Engsnap. Hendes far døde som aftægtsmand i Lille Korsgård i Sønder Nisum 1886, 97 3/4 år, så der er efter ham ingen skifte, der kan fortælle os noget om hvor Christine og Jens Olesens lille søn blev af.

Dorthe Siemsen vor oldefar Peder Jensens mor, altså vor tipoldemor angiver, at hun er født i Eutin i Holsten, der på den tid hun blev født hørte under Danmark. Hendes fødselsår og dag er det trods meget søgen ikke lykkedes at finde. Hun er ikke døbt indenfor den tid, hun skulle være født, i Eutin og nærmeste omegn. Ved sin død i 1867 angives hun at være 74 år, altså født ca. 1793, hvilket passer godt med, at hun blev konfirmeret 1809. Da var så godt som alle børn 15-16 år, når de blev konfirmeret.

Det er første gang hun er fundet nævnt i Hundborg Kirkebog, nemlig foråret 1809, hvor hun er indført under konfirmander som nr. 15 som Dorthe Siemssen opholdende sig hos hr. Wølkers på Midholmgården. Her er ingen alder angivet.

Familien Dorthe var hos kom til Hundborg ca. 1804, hvor han, proprietær Wølckers er nævnt i Hundborg kirkebog 6. januar 1805 som fadder til forpagter Vinthers søn på Landbolyst. Han var sandsynligvis fra Pløn og hans kone angives at være fra fyrstendømmet Slesvig. Hun var født Westphalen. Om Dorthe har været plejebarn hos dem er muligt, da de ikke havde børn selv, og vi ved at de ca. 1812 hentede et barn i Flensborg. Om dette barn, der havde samme efternavn som Wølkers kone, fortæller et gravskrift bevaret på Thisted museum følgende:

Frederik Lorens Westphal af Snedsted, født i Flensborg 26. april 1806, kom i sit 7. år med en familie fra sit fødehjem og blev opdraget hos samme på Midholmgård i Hundborg sogn. Han blev tømrer og døde i Snedsted 22. juni 1881.

Er Dorthe måske kommet her op på samme måde?

Familien Wølkers gik vist nok fallit med Midholm, men efter hans død boede hans enke dog på gården 1845.

For Dorthe Siemsens vedkommende synes hun ikke at have haft forbindelse med familien efter hun blev voksen, heller ikke med Westphal, hvorefter endnu en kom til egnen, nemlig Johan Thomas Westphal f. 1775 i Zernenqau Eutin amt, død som smed i Nr. Skjoldborg 8. august 1835; men Dorthe opførte sig måske heller ikke efter normerne for den tid.

Da Dorthe var omkring 25 år fik hun sit første barn med Jens Olesen. I 1818 blev Dorthe af Fattigkommissionen indlagt i Hundborg hospital og her fødte hun sin førstefødte den 15. april 1818. Barnet Peder blev samme dag hjemmedøbt (se nr. 24).

Ingen fra Midholm er faddere men barnets faster Anne Olesdatter, tjenende Winther på Landbolyst bærer Peder ved dåben.

Efter 4 år, da Jens Olesen er kommet tilbage til egnen, får Dorthe sit andet barn samme med ham. Ifølge Hundborg kirkebog 1822 føder Dorthe den 23. august en datter i Hospitalet. Barnet hjemmedøbes samme dag med navnet Ane Johanne, der blev fremstillet i kirken 22. december 1822. Fadderne var alle fra Hundborg. Ingeborg Pedersdatter, der bar barnet, var enkekone i Hospitalet, en slags fattighus. Ved folketællingen 1834 var kun den 12-årige datter hjemme, men her boede da 16 mennesker, nemlig et ægtepar, begge 61 år, en fraskilt 47-årig kone med 2 sønner på 17 og 10 år samt en datter på 9 år, en ugift pige 32 år med 2 døtre, en gift kone på 46 med 4 børn i alderen 2-13 år, samt Dorthe og Anna Johanne.

Anna Johanne blev konfirmeret 1837 og da får hun prædikatet: veloplyst og sædelig.

1840 er hun ikke længere i Hospitalet, men Dorthe er her stadig sammen med 3 familier.

1841 22. august blev i Hundborg kirke viet enkemand Christen Thomsen husmand i Hundborg 50 år og Dorthe Siemsen, indsidder 46 år!

Forlovere var gårdmand Jens Nielsen Salomonsen i Hundborg og gårdmand Chr. Carlsen i Todbøl Stampe Mølle.

Chr. Thomsen havde 2 sønner fra sit 1. ægteskab Anders f. 1826 og Peder f. 1830.

1845 angives han som tækker og hjemme hos dem var hans yngste søn og Dorthes datter.

1850 boede hos Chresten Thomsen og Dorthe hendes datter og svigersøn Anders Christensen 35 år arbejdsmand f. i Nors. Anna Johanne ernærer sig som skrædder.

1855 bor kun hans yngste søn derhjemme og 1860 er de alene i huset.

25. august 1867 døde Dorthe Simonsdatter og blev begravet 30. august som indsidder og fattiglem Chresten Thomsens hustru i Hundborg 74 år gammel.

1870 var han i pleje hos en familie i Vorupør i Hundborg sogn, 79 år og fattiglem.

Dorthe Siemsen døde således i den største fattigdom, men hendes baggrund kender vi ikke, og jeg håber stadig en dag at finde, hvorfor hun, der kom, efter hendes egne oplysninger, fra rosernes by Eutin, blev bragt op til det kolde stormomsuste Hundborg sogn. Var det mon for at jeg og alle hendes andre efterkommere kunne blive netop som vi er, med en del af hendes personlighed i os, eller bare som hendes svigerdatter Christiane sagde, arve hendes brede mørke øjenbryn?

Jens Olesen og Dorthe Siemsen fik som nævnt 2 børn:

A. Peder Jensen født 15. april 1818 = ane nr. 24.

B. Ane Johanne Jensdatter født 23. august 1822 i Hundborg. Gift med Anders Christensen.

I sit ægteskab med Mette Marie Chrestensdatter fik Jens Olesen 1 søn

C. Ole Jensen født 9. juni 1826 i Eskelund, Brørup sogn. Død 20. januar 1836 i Brørup sogn.

I ægteskabet med Christine Andersdatter Vandborg fik Jens Olesen 1 søn

D. Ole Jensen Olesen født 5. juli 1857 i Brørup sogn.

50. Poul Christensen Kjærgaard

f. 1775 i Sønderhå sogn

9. oktober 1827 i Bedsted sogn

viet 10. juni 1808 i Villerslev kirke til

51. Mette Marie Christensdatter

f. 1781 i Villerslev

13. marts 1821 i Bedsted.

Poul Christensen Kjærgaard blev født i Jestrup by i Søndehaa sogn i 1775 og døbt i Sønderhå kirke den 12. marts som søn af Chresten Kjærgård og hustru Charlotte Amalie Povlsdatter.

Johanne Chrestensdatter fra Koustrup bar ham og faddere var skrædder Jens Thomsen, Niels Plougmand og Anne Larsdatter.

Hvis Pouls forældre nogen sinde har boet i Sønderhå, har det kun været kort tid. Alle steder, hvor hans fødested nævnes angives Hørdum.

Her blev han også konfirmeret i 1793, 18 år gl., samme alder som de fleste af konfirmanderne her.

1795 blev han soldat ved Jyske Regiment som trainkonstabel. Da var han i Hørdum, men kom herfra til Villerslev, senere til Heltborg og derefter overtog han en gård "Kjærgård" i Fladskær i Bedsted sogn. Gården tilhørte Tandrup gods og Poul Kjærgård havde den i fæste. Her boede han da han 17. maj 1808 henvendte sig til præsten i Villerslev for at begære lysning til ægteskab mellem ham og Mette Marie Chrestensdatter af Villerslev.

Vielsen fandt sted 10. juni 1808.

Mette Marie var født i Villerslev 1781 og døbt i kirken 28. juni som datter af Christen Skriver og hustru Maren Larsdatter.

Maren Møller bar hende til dåben og faddere var Søren Smed, Bertel Jensen, Jens Skriver og Bodild Dover.

Familien boede fast i Villerslev og her blev Mette Marie konfirmeret og har sandsynligvis været hjemme hos forældrene til hun giftede sig med Poul og flyttede til Fladskjær, hvor hun og hendes mand blev boende resten af deres liv.

Mette Marie var kun 39 år, da hun døde den 13. marts 1821 og blev begravet på Bedsted kirkegård den 25., måske døde hun i forbindelse med en for tidlig fødsel.

14. august 1821 blev enkemand Poul Christensen Kjærgård, gårdfæster, boende i Sønder Fladskjær, 48 år og pigen Agnethe Mikkelsdatter, for tiden husholderske hos brudgommen 39 år, af bondehåndtering, viet i Hurup kirke.

Brylluppet stod hos brudens broder i Revsgård og forlovere var Chresten Mikkelsen i Revsgård og Chresten Pedersen i Nørre Fladskjær.

Mange år varede ægteskabet ikke. Poul Kjærgård døde den 9. oktober 1827, 52 år gammel, og blev begravet den 21. på Bedsted kirkegård. Med Poul Kjærgårds død var det slut med de gode forhold hans børn var vokset op under.

Efter en beretning jeg har fået af min farbroder Peder Jensen (= nr. 12 A), der tilbragte meget af sine barneår og mange nætter hos sin farmoder, Poul Kjærgårds datter, så havde børnene haft en tryk og rolig barndom, selv om forældrene kun havde deres gård i fæste. Poul Kjærgård havde vel regnet med at købe Kjærgård, da han flyttede ind i 1808, men 1813 kom jo statsbankerotten, som de næste 10 år drev utallige mænd af deres gårde, et 10-år, hvor Danmark havde det største antal tvangsauktioner i historisk tid, så måske var det godt for Poul Kjærgård, han ikke havde fået købt gården. Derimod var det dårligt for børnene, da han døde, for da blev gården solgt og Pouls 2. kone og børn måtte væk fra hjemmet.

Vi finder da også 1834 hans 52-årige enke, der var født på Revsgård i et velstillet hjem, boende i et hus i Horsfelt i Bedsted sogn sammen med sin 9-årige søn Mikkel, en ung kone med en lille datter og en gammel enke og almisselem.

Ser vi på skifterne efter Poul Kjærgård og hans kone, er man ikke i tvivl om, at hjemmet har været et af de bedrestillede. Mange af de ting, vi finder her, vil man ikke finde på en almindelig bondegård. Et par eksempler fra skiftet 11. april 1821: Her er et stueur, 6 hvide tallerkener, 5 par thekopper, 2 hollandske fade, 1 lænestol og forskellige mæssingting fra stuen.

I Vesterstuen i Mette Maries dragkiste lå det meste af hendes tøj, bl.a. 1 sort fløjlskyse, 5 trøjer og skørte, en rødprykket kjole, 2 par blå strømper, 2 hvide kapper og 3 hvide forklæder, samt 1 rødt og 1 sort.

Stuehuset bestod af en opholdsstue, 1 sidekammer, vesterstuen, det søndre kammer, det nordre kammer, et kammer fra gangen, køkkenet og bryggers.

Udhusene af hestestald, hakkelseshuset, fæhuset, fårhuset, vognhuset og laden.

På gårdspladsen var 1 brønd med 1 vandtrug og 1 spand, i gården stod 1 tørvebore = trillebør uden hjul, 2 jerngrebe, 1 skovl og 1 slibesten med jernbånd.

Nu kan I måske forestille jer, hvordan gården har set ud, for hvis Kjærgård i Fladskjær eksisterer endnu er den nok ikke som dengang.

Poul Christensen Kjærgård og Mette Marie fik 4 levende børn.

27. februar 1809 blev Mette Marie 1. gang introduceret i Bedsted kirke, hvilket betyder at hun har født et barn, men da ingen barn bliver døbt, må vi gå ud fra det var for tidligt født.

A. Men 12. januar 1811 blev sønnen Christen Poulsen hjemmedøbt. Fastelavnssøndag var han i kirke, båret af Christen Skrivers kone i Villerslev (hans morbroders kone). Faddere var Chresten Skriver, Niels Knakkergård i Hassing, Chresten Fladskjærs søn Niels Christian, Karen Søndergård og Anders Poulsens datter af Bedsted.

Christen var hjemme til hans mor døde, så kom han i 1821 hen til Brågård i Bedsted sogn, hvor han var til han som 18-årig kom til Tåbel i Vestervig og senere til Ydby, hvor han var på Holmgård som tjenestekarl hos Mads Poulsen Østergård i 1834. Om han senere blev gift vides ikke.

B. Christiane Poulsen f. 15. januar 1814 = ane nr. 25.

C. Mariane Poulsen f. 14. august 1816 i Fladskjær og hjemmedøbt samme dag. Den 24. november var hun i kirke båret af Inger Olesdatter, gårdmand Ole Hansens datter i Kiestrup i Heltborg sogn.

Hvor Mariane kom hen, da hendes mor og far døde vides ikke, men hun blev gift i Hvidbjerg kirke Thyholm med en enkemand Niels Olsen (født 1801). Han havde 6 børn, og ejede en gård i Barslev, matr.nr. 18 a og 19 d, hartkorn ca. 4½ td. Her kom Marianne til at bo som en velstillet gårdmandskone. Hun havde 1845 2 børn sammen med sin mand, nemlig

Jens Nikolaj på 5 år og Maren på 3 år.

D. Peder Poulsen f. og hjemmedøbt 27. april 1819 i Fladskjær og i Bedsted kirke den 13. juni, bekræftet.

Husmand Jens Skrivers datter af Visby, Mette bar ham, blandt fadderne var barnets farbroder Niels Christensen Kjærgård, og morbroder Chresten Skriver fra Villerslev.

1834 var Peder som almisselem hos husmand Niels Nielsen Mølgård og hans kone i Bedsted.

Med sin anden kone Agnete fik Poul Kjærgård 2 børn. Det første barn var en dødfødt dreng, som distriktskirurgen fra Thisted hjalp til verden den 10. oktober 1823 efter at moderen havde ligget i langvarige og hårde smerter.

2 år efter fødte hun den 15. november 1825 sønnen Mikkel, der straks blev hjemmedøbt og 26. februar 1826 var i kirke, båret af Christen Mikkelsens kone Karen Nielsdatter i Revs. Hvad der senere blev af Mikkel og hans mor er ikke nærmere undersøgt.

52. Søren Christian Pedersen (Bach)

f. 1781 i Odby
død 1836 i Odby
viet 1811 i Odby til

53. Kirsten Jensdatter Munk

f. 1787 i Odby
død 1877 i Odby.

Søren Christian Pedersen blev født i 1781 i Odby by og døbt i kirken den 21. oktober som søn af Peder Bache og hustru Karen Sørensdatter. Der er ikke indført faddere her.

Søren Christian var hjemme til han blev soldat. Nogen stor mand var han ikke. Han havde nået en højde af 61 1/4 tomme, da han blev soldat, hvilket svarer til ca. 160 1/2 cm. Han var ved Kongens Livregiment fra 1803-11, blev så overført til 2. jyske regiment og angives at have udtjent 3/3 1811.

Ved sessionen 1812 møder Søren Christian med sit skøde, der beviser at han siden 26. december 1810 har været gårdejer af en gård i Bjørndal, Odby sogn, hartkorn 1-7-0-2. 1817 udgik han af rullen.

Straks efter at Søren Christian 1811 havde udtjent som soldat, 8 år var almindelig tjenestetid, giftede han sig den 17. maj 1811 med Kirsten Jensdatter Munk, efter at hans halvbroder Lauritz og Kirstens far Jens Christensen Munk, havde kautioneret for at de to ikke var beslægtede eller på anden måde hindret i at indgå ægteskab.

Kirsten Jensdatter Munk blev født i Bjørndal 1787 og døbt i Odby kirke den 12. august som datter af Jens Munk og Else Pedersdatter Bakke.

Blandt fadderne var barnets farbroder Peder Munck. Da Kirsten var den eneste overlevende af Jens Munks børn, var det naturligt at det unge par overtog hendes fødehjem, som forældrene havde haft i fæste, men før 1802 købt til selveje.

Også Søren Christian Back og Kirsten Munk sad som nygifte på deres gård, da statsbankerotten kom, men de var heldige, at hovedparten af deres udgifter på gården var aftægten til Kirstens forældre, så de fik ingen problemer, så vidt det kan ses, men til gengæld havde de hendes forældre gennem næste hele deres ægteskab.

Ved folketællingen 18/2 1834 bestod familien i Bjørndal af følgende:

Søren Christian Pedersen 55 år, gårdmand

Kirsten Jensdatter 47 år hans kone

Niels Sørensen 22 år deres søn

Else Kathrine Sørensdatter 18 år deres datter

Peder Christian Sørensen 4 år deres søn

Jens Christensen Munk 84 år enkemand.

Søren Christian Pedersen døde den 16. januar 1836 og blev begravet i Odby den 25.

Af skøderegistret fremgår det, at han foruden gården i Bjørndal, som han fik skøde på 1810, havde købt af Chr. Andersen i Serup den 8. november 1818 en lille parcel på 1 1/4 album af hans gård.

Opholdskontrakten til Jens Munk var tinglæst 31. januar 1811.

I skiftedesignationerne fra Odby 1836 angives arven til børnene således:

Niels Sørensen 24 år arver 169 rd. 4 m. 10 6/7 skilling

Peder Sørensen 21 år arver 169 rd. 4 m. 10 6/7 skilling

Peder Christian Sørensen 5 år arver 169 rd. 4 m. 10 6/7 skilling

Else Cathrine Sørensen 19 år arver 84 rd. 5 m. 5 3/7 skilling

Som det ses arvede datteren kun det halve af hvad sønnerne fik. Først 1847 blev der lige arvet. I skiftet angives at de 2 myndige sønner betror moderen deres arvepart. Derimod indgår de 2 umyndiges arvepart under overformynderiet. Tilhavende obligationer udleveret af Chresten Olsen i Fløvlev og Christen Christensen i Bjørndal.

Renter betales først når børnene forlader hjemmet. Kirsten Munk sad nu som enke og gårdejer i nogle år. Hun havde en lille søn og 3 voksne børn. Måske har hun været i tvivl om, hvem af dem, hun skulle overlade den; men da Niels, den ældste i 1841 giftede sig til en gård, blev det den næstældste, vores oldefar, der 18. marts 1842, 2 måneder før han giftede sig, fik skøde på fødehjemmet.

Kirsten Munk kom på aftægt på gården. Hun var nu 55 år, og uden at kunne give en grund, har jeg indtryk af at Kirsten var en stærk kvinde i sit hjem. Hun giftede sig ikke igen, selv om hun kun var 49 år, da hun blev enke, og da sønnen Peder Sørensen blev enkemand som 48-årig blev han heller ikke gift igen, hvad der var langt det almindeligste på den tid, men havde jo også sin mor til at overtage husholdningen.

Kirsten Jensdatter Munck blev næsten 90 år. Hun døde den 26. april 1877 og blev begravet den 6. maj på Odby kirkegård.

Hun efterlod sig kun 4 børn, men hun havde sat 11 børn til verden, nemlig

A. Niels Sørensen født 3. september 1812, blev hjemme indtil han 30. marts 1841 blev gift i Ydby kirke med den 33-årige enke Inger Cathrine Nielsen i Sinnerup enke efter Christen Madsen Sloth, der var død som 42-årig 29. marts 1840.

Et langt liv fik ægteparret i Sinnerup. De døde sandsynligvis her omkring 1890.

Inger Cathrine havde fra sit 1. ægteskab 4 børn Zidsel f. 1833, Ane 1835, Ane Marie 1837 og Mads 1839. Med Niels Sørensen fik hun også 4 børn: 1. Christine f. 1. december 1841, 2. Kjersten f. 11. april 1844, 3. Else Kathrine f. 25. marts 1846 og 4. Chresten f. 23. februar 1849.

1880 havde de en plejesøn Niels Sørensen Poulsen på 8 år, måske et af pigernes barn.

Chresten f. 23. februar 1849 tog 1905 navneforandring til Sloth.

Søren Christian Pedersen og Kirsten Jensdatter Munks næstældste barn var

B. Peder Sørensen født 30. december 1814 = ane nr. 26

C. Else Kathrine Sørensdatter født og hjemmedøbt 13. juni 1816 i kirke i Odby 22. september båret af sin fars søster Maren Pedersdatter, Niels Kjærs kone i Barslev. Else Kathrine blev konfirmeret i 1830 med karaktererne: meget gode kundskaber og meget god opførsel. Den 28. juni 1842 blev hun gift med den 33-årige Ole Christian Hansen af Lem sogn.

Forlovere var Peder Sørensen af Bjørndal, og ægteparret bosatte sig i Nørlem sogn, hvor han var født. Han var udlært murer og den første tid boede de i et hus der hed Futtrup-huset, senere i et 2 familieshus, Trillingshuset. De 2 familier der boede her var almisselemmer, så Else Kathrine synes at have levet i små kår.

I ægteskabet fødtes 8 børn:

1. Hans Olesen Hansen f. 1843, 2. Mette 1844, død som lille, 3. Kristen 1845, 4. Marianne 1846, 5. Anne Marie 1848, 6. Sine 1852, 7. Karen Futtrup 1855 og 8. Søren Christian 1858. Familien er ikke fundet i Nørlem i 1880.

De næste 7 børn Søren Christian Pedersen og Kirsten Munk fik døde alle samme måned, de var født:

D. Jens Christian Sørensen f. 2. august 1817

E. Jens Christian Sørensen f. 28. september 1818

F. Mette Johanne Sørensen f. 17. oktober 1819

G. Jens Sørensen f. 10. august 1821

H. Jens Sørensen f. 23. september 1822

I. Mette Johanne Sørensen f. 15. maj 1824

J. Mette Johanne Sørensen f. 25. september 1826

4 år efter den 2. juli 1830 fik Kirsten Munk en søn, der 2 dage efter blev døbt i Odby kirke.

K. Peder Kristian Sørensen båret til dåben af pigen Zidsel Poulsdatter.

Peder Kristian blev konfirmeret i Odby kirke 1845 30. marts, hvor præsten skriver om ham "gode kundskaber, meget god opførsel og udmærket belæst". Peder Kristian var hjemme på gården 1860. Hans videre skæbne kendes ikke.

54. Chresten Andersen Semb

f. 1757 i Hvidbjerg

1828 i Hvidbjerg

viet 1809 i Hvidbjerg til

55. Sidsel Kathrine Lauridsdatter

f. 1780 i Odby

1832 i Hvidbjerg

Chresten Andersen blev født i Semb by 31. marts 1757 og hjemmedøbt 1. april formedelst svaghed. 12. april blev hans dåb confirmeret i Hvidbjerg kirke. Hans forældre var Anders Christensen Semb og hustru Margrethe Nielsdatter.

Faddere var Chresten Nielsen, to kaldes Niels Christensen, samt Karen og Mette Nielsdøtre.

Chresten Andersen og hans 5 brødre blev med tiden hyppigt kaldt med tilnavnet Semb, hvori-mod pigerne ikke er fundet med dette tilnavn.

Flere af hans brødre opholdt sig i Norge, men Chresten synes ikke at have været deroppe, men var nok hjemme hos forældrene til han omkring 1780 blev forpagter af Boddum Præstegaard, og 4. maj 1781 blev Christen Andersen viet i Hvidbjerg kirke til Kirsten Nielsdatter i Hvidbjerg-gård, præsten tilføjer: er i Boddum Præstegaard. Kirsten var født og hjemmedøbt 12. juli 1752 og i kirke 24. juli som datter af Niels Christensen og Bodil Jensdatter af Hvidbjerggaard. I Revs herreds Skøde- og Panteprotokol findes følgende: Boddum 18. november 1783 forpagter min husbond Præstegården til Chresten Andersen fra Semb på Thyholm, som tilform og endnu er forpagter her i præstegården

1. Nemlig i 3 år fra Valborgdag 1784 til samme 1787
2. Betaler han årlig 50 rd. i 2 terminer ved Valborgdag og Martinidag.
3. Leverer foder til kreaturerne.
4. Præstens dyr skal græsses.
5. Præsten vil selv have det stykke fra østen for kirken ned til Teekilden.
6. Præsten tager af forpagterens mæg til sin mark.
7. Præstens rytterheste græsses.
8. Præsten får ægt.
9. Præsten må have 2 svin og småt (=fjerkræ og lam).
10. Præsten får græsning til 2 heste, hvis der kommer kørende gæster.
11. Forpagteren bruger avlen til dyr, men sælger ikke avl.
12. Jorden bruges 4 år og hviler 4 år.
13. Forpagteren bor i præstegården i de værelser, som Anders Therkildsen havde før.
14. Brændsel skaffer præsten selv.
15. Forpagteren får udsæd.
16. Forpagteren arbejder uden betaling for præsten.
17. Præstegården vedligeholdes af præsten.
18. Hvis forpagteren dør, får enken samme rettigheder.

Underskrevet

Oluf Aschanius

Chresten Andersen

Her i Boddum præstegård fødtes deres første datter Karen i 1781.

1783 blev Chr. Andersen i Boddum præstegård stævnet af Jens Klein i Sindal for 2 rd. 1 m. og 14 sk., som Klein mente Chr. Andersen skyldte efter auktion over Salig hr. Thuras st.bo 4. september 1781.

Chr. Andersen svarer at stævningen er lovlig forkyndt ham, men pengene er forlængst betalt madam Thura efter hendes egen begæring og vilje, så der kommer ikke mere ud af den sag. Efter kontrakten skulle Chr. Andersen have haft forpagtningen af præstegården til 1. maj 1787; Derefter flyttede han med sin familie til Kallerup i Hvidbjerg sogn, hvor han havde købt en gård på 4 tønder og 2 skæpper hartkorn gl. matr.nr. 1. Heri Kallerup fødtes datteren Margrethe den 23. februar 1788 og straks hjemmedøbt. 19. april var hun i kirke båret af sin faster Sidsel, mens faster Anne bar huen, og farbroder Peder var fadder sammen med 2 af hustruens svogre. Hvis Chr. Andersen har haft flere børn med sin 1. kone må de være døde før 1787.

I Kallerup by blev Chresten Andersen boende som gårdmand til 1793. Da solgte han gården i Kallerup og flyttede til Flovlev, hvor han købte matr.nr. 1 af Flovlev tidligere efter 1688 nr. 2. Den forrige ejer Niels Christensen Mose døde her 31. marts 1793 og efter skiftets slutning 29. april må Chr. Andersen have overtaget gården. Ifølge Skøde- og Pantregistret er skødet udstedt af Niels Christensen Mose 16. juni 1792 og tinglæst 7. februar 1793. 1795 er Chr. Andersen sognefoged og lægdsmand. Gården angives 1804 at være på hartkorn 5 td. 4 skp. og 2 alb. Gården var i tiden før 1688 på 13-6-1-1 tdr. hartkorn, men blev nedskrevet til 10-4-3-1. 1771 er gården overtaget af Niels Knudsen og Niels Christensen Mose og det er altså sidstnævnte gård som Chr. Andersen købte. Gården fik ved den ny matrikulering i 1844 matr.nr. 1 i Flovlev, og ansat i hartkorn til 7-7-2-2½. 1809 den 14. februar døde Chresten Andersens kone Kirsten Nielsdatter i Flovlev 56 år 9 mdr. og 1 dag gammel. Hun blev begravet på Hvidbjerg kirkegård den 24. februar. Når der gik så lang tid før begravelsen fandt sted skyldes det sandsynligvis streng vinter; men det varede ikke længe før Chresten Andersen fik kgl. bevilling til at indgå nyt ægteskab. Tilladelsen kom den 19. april 1809 og 29. april viedes sognefoged og enkemand Chresten Andersen i Flovlev til pigen Sidsel Kathrine Lauridsdatter af Odby. Vielsen fandt sted i Hvidbjerg Kirke. Cecil Kathrine Lauridsdatter var født 2. november 1780 i Odby og hjemmedøbt samme dag.

Den 19. november blev hun frembåret i Odby kirke som datter af Laurids Knudsen og hustru Karen Mickelsdatter i Odby.

Hun blev båret af sin mors lillesøster, der også hed Karen Mickelsdatter og fadder var Jens Jensen, lillesøsterens mand og Niels Mickelsen (storebroder) samt hans to døtre Karen og Ane Nielsdøtre.

Cecil, senere skrevet Zidsel og Sidsel var sin fars eneste barn; men i hendes mors første ægteskab var født 8 børn, hvoraf de 3 var døde som små. Cecil mistede sin far som 13-årig og sin mor da hun var 17, men hun blev hos forskellige af brødrene til hun 1809 blev gift med Chresten Andersen, der, som det ses, var 23 år ældre end Cecil Kathrine.

Ægteskabet varede i næsten 20 år. Den 8. november 1828 døde Chresten Andersen, gårdmand i Flovlev, begravet 18. november, 71½ år gammel.

Cecil Kathrine sad nu tilbage som en velhavende enke på en selvejende gård, så længe varede det ikke før hun igen indgik ægteskab, denne gang med en mand der var 15 år yngre end Cecil Kathrine. 1829 blev hun viet i Hvidbjerg Kirke til Lars Larsen Hebsgård, der fik tinglæst præsteattest på sit ægteskab 16. september 1830 og blev hermed ejer af gården, der siden har været i denne slægts eje.

Om Cecil Kathrine allerede på det tidspunkt har været svækket af sygdom ved vi ikke, men 2 år efter døde hun den 5. juni 1832 og blev begravet den 14. juni.

I skiftet efter hende var boets aktiver 3213 rd. 89 sk. mens passiverne var 738 rd. 91 skilling. Det bemærkes at ægtemanden har tilført boet 100 rd. Af de 2474 rd. og 88 sk., der er tilbage, når gælden er betalt får enkemanden halvdelen og hendes børn får den 2. halvdel, nemlig søn-

nen 492 rd. og de 3 døtre hver 246 red., mens den ældste datter Kirsten, der er gift, har fået sin arv.

Året efter gifter Lars Hebsgård sig igen med den 10 år yngre Karen Sørensdatter, med hvem har får flere børn, hvoraf den ældste fører gården videre i Hebsgårdslægten op til i dag.

Chresten Andersen og Cecil Kathrine Lauridsdatter fik i deres ægteskab 5 børn.

Chresten Andersen havde med sin første hustru 2 børn:

A. Karen Chrestensdatter f. 23. februar 1781 i Boddum.

Hun blev første gang gift med Søren Knudsen, der var enkegårdmand i Flovlev f. ca. 1760, hans første kone hed også Karen Chrestensdatter f. ca. 1756. I ægteskabet med Søren Knudsen fik hun 2 børn.

1. Knud Christian Sørensen f. 1805 og
2. Mette Sørensdatter f. 1809.

Efter Søren Knudsens død blev Karen gift med Anders Jensen f. 1782 i Hvidbjerg, og med ham fik hun datteren

3. Mette Andersdatter f. ca. 1821, hjemme endnu 1845.

1834 var alle 3 børn hjemme.

1. Knud var gift med Maren Nielsdatter f. 1809, som også opholdt sig på gården. De flyttede senere til Hvidbjerg som husfolk og fik 3 børn:

- a. Søren Knudsen f. 1837
- b. Anders Jensen Knudsen f. 1841 og
- c. Karen f. 1843

2. Mette Sørensdatter var 1845 gift med gårdejer Peder Nielsen i Barslev matr.nr. 15 a. De havde da børnene

- a. Ane Pedersen f. 1842 og
- b. Niels Jensen Pedersen f. 1844.

De havde hans forældre på aftægt og hans broder samt 1 tjenestekarl og pige og en logerende.

B. Margrethe Chrestensdatter f. og hjemmedøbt i Kallerup 23. februar 1788 og frembåret i Hvidbjerg kirke 19. april. Ved hendes dåb var Chr. Andersens 3 søskende Peder, Sidsel og Ane faddere samt Kirsten Nielsdatters 2 svogre Jens og Povel Larsen. Margrethe blev gift den 20. juni 1819 i Hvidbjerg med Peder Sørensen Bundgård af Barslev, f. i Barslev 1790. De boede på Ydergård i Helligkilde by. De fik i deres ægteskab 4 børn:

1. Chresten Bundgård f. 1820. Han var ugift 1850, havde da overtaget gården og havde sine forældre på aftægt samt sine 3 søskende hjemme.

2. Ane Bundgård f. 1822 var husholderske for familien i 1850.

3. Søren Bundgård f. 1824 og

4. Lars Semb Bundgård f. 1828 hjalp med på gården. Navnet Semb brugte Chresten Andersens og hans søskende som kendenavn hele deres liv.

C. Kirsten Christensdatter f. og hjemmedøbt 18. januar 1810 i Flovlev, i kirke 25. februar i Hvidbjerg.

Faddere: Jens Sørensen, Chr. Nielsen, Anders Christensen, Margrethe og Karen (barnets halvsøskende).

Kirsten blev gift med Niels Christensen Dueholm.

Kirsten og Niels Dueholm boede på "Odbygård", matr.nr. 3 a m.fl. af Odby. Ifølge la Cours: "Danske Gårde" 1906, havde gården hartkorn 11-6-1-0. Niels Dueholm var født i Humlum sogn 1803, men var kommet med forældrene til Odbygård, som Niels overtog efter sin far.

I ægteskabet fødtes flere børn, men kun 4 nåede en voksen alder, nemlig

1. Chresten Nielsen Dueholm f. 1831 i Odbygård.

Han blev 9. oktober 1859 gift med Christiane Chrestensen af Bjørndal f. 1831. De fik en søn Chresten Barslev Nielsen Dueholm den 30. november 1859. Han rejste som ung til Amerika og herfra har hans efterkommere 1977 besøgt Thy.

2. Sidsel Kathrine Nielsen Dueholm f. 13. maj 1837. Hun blev gift med Peder Christensen i Odby kirke den 12. marts 1867. Han var født i Odby 7. februar 1840, men de blev gårdfolk i Søndbjerg, hvor Sidsel Kathrine døde efter 10 års ægteskab. Om hende findes et meget smukt gravskrift på Thisted museum.

Hun døde den 31. januar 1877 efter et års sygeleje, sandsynligvis p.gr.a. tuberkulose. Hun fødte i sit ægteskab 4 børn, hvoraf det yngste døde som lille.

Det ældste barn

a. Krestine f. 31. maj 1868 blev gift med Niels Damsgård f. 2. april 1876 i Søndbjerg. De kom til at bo på matr.nr. 7 e i Søndbjerg, hvor han var smed, og et af deres 6 børn

Sidsel Kathrine f. 28. januar 1900 var sypige hos os, mens vi boede på "Sparregården", indtil søster Edith blev udlært.

Som et kuriosum kan nævnes, at alle der på Thyholm op til 1920 hed Sidsel Kathrine var af Sidsel Kathrine Lauridsdatters slægt.

Det tredje barn af Niels Dueholm og Kirsten Christensdatters børn var

3. Mette født 1839.

Hun var hjemme 1845. Videre kendes ikke.

4. Chresten Nielsen Dueholm f. 1842.

Hans efterkommere bor stadig i Serup i Odby sogn.

D. Karen Chrestensdatter, Chr. Andersens 4. barn blev født 25. marts 1814, hjemmedøbt samme dag, i kirke 23. juni. Hun blev konfirmeret i Hvidbjerg kirke 1829.

1834 opholdt hun sig hos sin halvsøster Margrethe (se 54 B). Hendes videre skæbne kendes ikke.

- E. Maren Chrestensdatter f. 18. november 1815 i Flovlev hjemmedøbt 19. november, i kirke 7. januar 1816.
Faddere var gårdmændene Anders Christensen Ølby og Chresten Hologård i Flovlev, samt ungkarl Chr. Nielsen i Barslev, gårdkone Kirsten Jensdatter i Odby og Karen, aftægtsm. Chr. Niensens datter.
1830 blev Maren konfirmeret, karakterer: gode kundskaber og godt forhold.
Ca. 1836 blev Maren gift med Niels Nielsen, gårdmand i Helligkilde, f. ca. 1808 på gården. De blev naboer til Margrethe, da de overtog gården efter hans forældre, der kom på aftægt hos dem. På gården var altid 2 karle og 1 pige. Maren og Niels Nielsen fik 5 børn, eller flere.
1. Niels Nielsen f. ca. 1838.
 2. Zidse Cathrine Nielsen f. 23. november 1839. 16. november 1866 blev hun gift med Søren Madsen f. ca. 1827 på "Stokhøjgård" i Søndbjerg. Han døde 1878, men Zidse Cathrine drev selv gården videre til sønnen - den ældste - kunne overtage den. 6 børn:
 - a. Mads Chr. Madsen f. 25. juli 1867. Han giftede sig med enken Kirstine på Helle-riis og flyttede til Helle-riis, og hendes sønner først Christian, så Adelbrandt overtog Stokhøjgård. Ingen børn.
 - b. Anders Madsen f. 1870.
 - c. Niels Nielsen Madsen f. 1872.
 - d. Niels Chr. Madsen f. 9. april 1874 blev skolelærer i Sevel.
 - e. Mette Kjerstine Madsen f. 1877.
 - f. Chr. Møller Madsen f. 1879.
 3. Chresten Nielsen f. 1843.
 4. Lars Nielsen f. 1846.
 5. Karen Marie Nielsen f. 1849.
- F. Kirsten Marie Chrestensdatter f. 28. oktober 1818 = 27, min oldemor og den næstnyngste af børneflokken.
- G. Anders Christensen f. 17. oktober 1821 i Flovlev. Hjemmedøbt dagen efter og fremstillet i kirken den 21. november. Faddere var Jens Bundgård i Barslev og Peder Bundgård i Flovlev (onkel), enke og gårdkone Ane Andersdatter af Lyngs (faster) og Karen Chrestensdatter i Flovlev.
I 1834 var Anders ligesom Kirsten Marie hjemme hos sin stedfader, men 1840 tjente han hos Knud Lund i Flovlev og 1845 var han hos Kirsten Marie og Peder Sørensen i Bjørndal, vore oldeforældre, men samme år blev han gårdmand i Odby på matr.nr. 4, hartkorn 5-7-3-½, og nabo til sin ældste søster, idet han blev gift med Dorthe Rasmusdatter, datter på gården 1822, hvor hans svigermor Ane Madsdatter, sad som enke på gården 1845. Hun kom nu på aftægt på gården og døde her i 1860-erne, godt 80 år gammel. Om hendes mand Rasmus Kokholm findes et smukt eftermæle (se familiearkivet nr. 6 Cx.) Efter oplysningerne her blev Anders Christensen gift med den klogeste pige i Odby sogn. Selv var han sognefoged i Odby i mange år. De fik i deres ægteskab 8 børn:

1. Det ældste barn Sidsel Kathrine f. 27. september 1846 hjemmedøbt 28. september i kirke 15. oktober. At også Anders Christensen har haft et godt forhold til sin stedfader og dennes nye hustru ses deraf, at han ligesom sin søster Kirsten Marie ofte, ligesom ved Sidsel Kathrines dåb, havde dem som faddere.

Sidsel Kathrine Andersen blev gift med Poul Olesen i Odby der blev gårdejer i sit fødehjem matr.nr. 9 a i Odby. Denne gård gik i arv til deres ældste søn, nr. 2 af 8 søskende, nemlig Ole Poulsen Olesen f. 30. april 1876, gift 30. oktober 1908 med Inger Kirstine Kjær f. 22. november 1875. Skøde på gården havde han fået 4. februar 1907. Efter dem fik deres søn Poul Olesen gården, skøde af 12. september 1935. Han blev gift med Marie Nielsen f. 11. september 1908. Om familien stadig har gården vides ikke.

Anders Christensens andre børn var

2. Karen Margrethe Andersen

3. Ane Kathrine Andersen

4. Chresten Andersen f. 18. marts 1851 døbt 5. juli i Odby. Han blev boelsmand i Uglev og gift med Trine, vistnok fra Harboøre. 1905 tog han navneforandring til Hebsgård.

De fik 3 børn

- a. Stinne

- b. Søren og

- c. Anders født 14. juli 1907 i Uglev og gift med søster Laura 1943.

Se familiearkivet nr. 6 C, altså er Lauras tipoldeforældre = Anders' oldeforældre.

5. Rasmus Christian Andersen f. 6. februar 1856.

6. Nielsine Andersen

7. Lars Semb Andersen f. 26. december 1860. Nok død som lille.

8. Lars Semb Andersen f. 14. februar 1862.

Anders Christensens efterkommere findes sandsynligvis i flertal på egnen endnu, men er indtil videre ikke forsøgt fundet.

56. Milter Pedersen

f. 1770 i Odby
død 1845 i Hvidbjerg
viet 1800 i Søndbjerg kirke til

57. Kirsten Chrestensdatter

f. 1779 i Søndbjerg
død 1848 i Hvidbjerg

Milter Pedersen blev født i Serup i 1770 og døbt i Odby kirke den 5. august som søn af Peder Christensen Leed og hustru Kirsten Chrestensdatter. Chrestens kone bar ham (faster), faddere var Chresten Knudsen (onkel), Milter Christensen (farbroder), Willads Knudsen (onkel) og Kirsten Clemensdatter (tante). Milter blev vist nok hjemme på gården til han giftede sig. Han var den næst yngste af 8 børn, og soldat blev han vist aldrig. Der står om Milter i lægdsrullen 1792 at han er 65 3/4 t. og har krumme fingre på begge hænder.

7. marts 1800 blev Milter gift i Søndbjerg kirke med Kirsten Chrestensdatter.

Forlovere var Jens Pedersen (hans broder) og Christen Balle (hendes far).

Kirsten var født i Ballegård i Søndbjerg 1779 og blev døbt i Søndbjerg kirke 19. december, som datter af Christen Christensen og hustru Karen Nielsdatter af Balle. Hun blev båret af præstens hustru Sara Billeschou og faddere var Chresten Gade af Kallerup og Niels Gade af Odby (Kirstens morbrødre). Thoms Mickelsen af Søndbjerg og Karen Nielsdatter (moster). Kirsten var enebarn og derfor var det naturligt, at Milter flyttede ind i hendes fødehjem, og det har vel være meningen, at han skulle overtage fæstegården efter dem; men alting kom til at gå anderledes. 1813 kom statsbankerotten, og året efter døde begge Milters svigerforældre. Da boet blev gjort op kunne der ikke blive noget overskud til at købe gården for, og Milter og Kirsten måtte forlade gården. De flyttede til Lyngs, hvor de boede forskellige steder, vistnok i stor fattigdom.

22. juni 1819 købte de et hus i Jestrup, tinglæst 7. december 1820. Det solgte de igen 1. februar 1827, tinglæst 15. marts 1827 til Poul Nielsen.

1834 boede de i Kallerup by i et hus og de beskrives således i folketællingen:

Milter Pedersen 64 år, daglejer og almisselem.

Kjerstin Chrestensdatter 54 år, hans kone.

Jens Miltersen 14 år, deres søn.

Her boede de endnu 1845 og man kan måske undre sig over, at Milter er med i denne tælling, der efter protokollen er foretaget 1. februar, men

Milter Pedersen f. i Serup døde den 30. januar 1845 og blev begravet i Hvidbjerg 9. februar som husmand og fattiglem, 75 år. Død af alderdom. 29. februar 1848 døde hans enke Kirsten Chrestendatter 69 år, død af alderdomssvaghed i Kallerup.

Kirsten og Milter Pedersen fik i deres ægteskab 9 børn:

A. Peder Christian Miltersen f. 1800 på Ballegården, den 28. december i kirke efter at være hjemmedøbt.

Chresten Krabes kone (faster) bar ham og faddere var Jens Pedersen (farbroder), Jens Lund, Chresten og Kirsten Villadsen (fætter og kusine).

Peder Christian blev i Søndbjerg til han 1824 blev soldat ved 2. jyske Regiment og mødte 9. juli. 1827 var han hjemme igen. 16. december blev han gift i Hvidbjerg kirke med ugift væverske Ane Pedersdatter Kræmer 33 år, opholdende sig i Kallerup, hvor også Peder Christian angives at bo.

Forlovere var husmand Milter Pedersen, Kallerup og gårdmand Niels Pedersen.

Ane medbragte i ægteskabet en søn Peder f. 1. januar 1821, sønnens fader var ungarl Laurids Christensen i Hvidbjerg. Han fik efternavnet Pedersen efter moderen som uægte. I ægteskabet fik Ane 2 børn. Hun døde ca. 1835, hvorefter Peder Christian Miltersen blev gift 2. gang med Ane Andersdatter f. ca. 1806 i Hvidbjerg, og med hende fik han 4 børn.

Peder Christian var udlært tømrer. Han købte hus i Smerup, Hvidbjerg sogn, skøde af 27. juni 1832, og her boede familien til midten af 1860-erne, hvorefter de flyttede til Barslev, hvor de boede 1870, og her er ægteparret sandsynligvis blevet deres livstid.

Børnene fra Peder Christians første ægteskab var

1. Jens Pedersen f. 2. september 1828, døbt i Hvidbjerg 7. september.

Fadderne var alle fra Kallerup, bl.a. Milter Pedersen. Han var hjemme endnu 1845, men kom så til Rødding, hvorfra han kom tilbage til Smerup 1847.

2. Johanne Pedersdatter f. 2. maj 1831, hjemmedøbt 5. maj, i kirke 29. maj. Blandt fadderne var Niels Kræmer i Kallerup, Niels Chr. Miltersen i Barslev og Karen Marie Miltersdatter i Barslev. Hun var hjemme 1845.

3. Anders Pedersen f. 26. august 1837, hjemmedøbt 27. august, i kirke 15. oktober. han blev født i huset i Smerup. Faddere til ham var Knud Bundgård (mosters mand), Mickel Pedersen, Poul, Dorthe og Karen Andersen.

Anders boede 1870 i Heltborg, var fisker og gift med Kristiane Nielsen f. ca. 1827 i Ydby. De havde 1 søn

a. Niels Christian Andersen f. 1869.

4. Milter Christian Pedersen f. 5. november 1840 i Smerup.

Han tjente 1865 i Ydby, men kom herfra til Hassing indskrevet i tilgangslisten 4. januar 1866. Samme dag blev indskrevet tjenestepige Marie Pedersdatter 19 år, der ankom til Hassing fra Bedsted.

25. februar 1866 blev der lyst for de to i kirken og 27. marts viedes i Hassing kirke ungarl Milter Christian Pedersen 26 år f. i Smerup, Thyholm, og pigen Marie Pedersen 20 år f. i Villerslev 13. juli 1846.

Forlovere: Peder Jacobsen og Niels Peter Sørensen.

Han blev arbejdsmand her og ægteparret fik mindst 4 børn.

a. Peder Jacobsen Miltersen f. og døbt 1866 i Hassing, opkaldt efter morfar.

b. Peder Christian Miltersen f. 3. november 1867 døbt 3. november i Hassing. Faddere var Milters søstre Ane og Dorthe Kirstine fra Hvidbjerg og broder Jens samt hans kones far og broder.

c. Ane Marie Miltersen f. 23. september 1869, hjemmedøbt 12. oktober i kirke 18. april 1870. Blandt fadderne var Milter selv, samt hans søster Ane fra Barslev og Dorthe Kristine, der nu var i Heltborg.

d. Ane Kræmer Miltersen f. 20. marts 1871. Hjemmedøbt samme dag på grund af sygdom. Til stede var Chresten Fogeds kone samt mor og mormor. Barnet døde kort efter.

Milter Chr. Pedersen og Marie har nok fået flere børn. Deres navne har jeg ikke søgt, men disse børn er første generation på landet, der efter Kulturministeriets påbud 1856 gav deres efternavn og ikke fornavn videre til deres børn, så Miltersennavnet deroppe omkring er næsten altid slægten.

5. Ane Pedersen f. 1844 i Smerup.

Hun var hjemme hos forældrene i Barslev endnu 1871, mere vides ikke om Ane.

6. Dorthe Kirstine Pedersen f. 16. august 1847 i Smerup og straks døbt, i kirke 12. december i Hvidbjerg. Blandt fadderne var gårdmand Knud Bundgård og ungkarl Jens Miltersen i Kallerup. 1870 tjente Dorthe Kirstine hos Chr. Andersen i Vester Toftum i Heltborg sogn.

B. Karen Miltersdatter f. og hjemmedøbt 15. september 1801 i Søndbjerg, i kirke 18. oktober båret af Maren Larsdatter.

Faddere: Jens Pedersen, Peder Nielsen, Chr. Villadsen og Kirsten Pedersdatter.

2. november 1828 blev hun gift i Hvidbjerg kirke med Peder Nielsen, kaldet Rokkjær, f. 28. september 1803 i Søndbjerg.

Hun tjente da i Egebjerg og han i Helligkilde, hvor de boede nogle år sammen med Karens søster Mette, men 1. maj 1834 flyttede de til Søndbjerg, hvor de boede som husfolk i matr.nr. 9 d, vistnok et lille hvidt hus på hjørnet af diget og vejen, min skolevej fra "Sparregården". Vi kaldte det Niels Dalgårds beehus, fordi kreaturerne brugte det som læskur. Lille var det til en stor familie. 24. april 1843 døde Karen Miltersdatter fra sin mand og 5 børn, så børnene måtte nødvendigvis hurtigt få en stedmoder. 29 december 1843 blev han gift 2. gang med den 37-årige Anna Laursdatter fra Hvidbjerg. Han døde som enkemand hos datteren Nikoline 14. november 1885. I ægteskabet fødtes 9 børn, hvoraf de 4 døde som små. Følgende oplysninger kendes om disse børn:

1. Kirstine Pedersen f. 19. december 1827 i Søndbjerg. 1845 opholdt hun sig "for en kort tid" hos murer Jens Jensen i Kallerup, Hvidbjerg sogn. Hun boede 1901 hos sin søster Nikoline i barndomshjemmet i Søndbjerg, hvor hun levede af alderdomsunderstøttelse.

2. og

3. er nok døde som små.

4. Maren Pedersen f. 19. april 1832 i Hvidbjerg.

Maren blev gift i 1866 med Peder Vang eller Vong. Hun boede i Hvidbjerg til 1875. Hendes mand døde 1877. Da boede de i Hillerød, hvor man på musæet i Søndbjerg har et billede af bl.a. hendes faldefærdige hus. Hun havde 2 børn:

a. Karen Pedersen f. 1869 i Hvidbjerg.

Hun blev gift med Anders Kristian Jensen f. 1860 i Gimsing. De boede hos Maren 1890, men flyttede så vist nok til Gimsing.

b. Peder Pedersen f. 1872 i Hvidbjerg.

Han var hjemme 1880, men døde som barn.

Mor fortalte ofte om "Ma Vong", der var så fattig, så hun af og til kom op til vejen, når mor og morbroder gik i skole og spurgte, om de ikke vil spørge deres mor om hun måtte få lidt mælk næste dag. Børnene havde så mælk med dagen efter, men selv om hun gik meget dårligt, faldt det hende aldrig ind, at børnene kunne løbet det lille stykke af Ilkjærs vej ned til hende. Hun levede af alderdomsunderstøttelse.

5. Død som lille

6. Anne Pedersen f. 29. juli 1835 i Søndbjerg.

Hun blev 1864 gift med Peder Kr. Hebsgård f. 11. november 1829 i Hvidbjerg søn af daglejer i Kallerup Lars Larsen Hebsgård og hustru Maren. 1901 boede ægteparret i Smerup by matr.nr. 1 f. Da angives det, at de har 6 levende og 2 døde børn, og at de lever af alderdomsunderstøttelse.

I samme hus bor 2 mænd f. 1835 og 1887.

7. Niels Pedersen f. 16. februar 1837, hjemmedøbt 17. februar, i kirke 18. maj i Søndbjerg. Blandt fadderne nævnes Niels Christensen her i Slejhuset, hvilket tyder på, at familien da boede i Slejhuset. Niels døde før 1845.

8. Nikoline Pedersen f. 1. juli 1839 i Søndbjerg. Hun blev gift med slagter Chresten Olsen f. 1838 i Stagstrup. I 1865 da de giftede sig, flyttede han ind hos hende og hendes far, som hun passede, og det var dem der boede i det før omtalte lille hvide hus, matr.nr. 9 d Søndbjerg. Nikoline var en af dem, som min morfar på Helleris Møllegård betalte arv til, da han overtog gården efter Anders Chr. Mogensens enke Kirsten. Nikoline fik 10 børn, hvoraf 2 døde som små, deres navne ukendte. De øvrige børn var:

a. Ole Christian Olsen f. 1866.

b. Peder Rokkjær Olsen f. 27. marts 1868.

c. Ane Cathrine Olsen f. 1871. Hun har skrevet et mindebrev om sin bedstefar Peder Rokkjær. Brevet har jeg, måske kommer det i bogen.

d. Chresten Skibsted Olsen f. 1874.

e. Jens Christian Olsen f. 1. marts 1876.

f. Anders Peter Olsen f. 1879.

g. Anton Marius Olsen f. 1881.

g. Birgitte Kirstine Olsen f. 1884.

9. Ane Johanne Pedersen f. 1840 i Søndbjerg. Den yngste af Karen Miltersdatters børn, tjente 1870 på Helleris Mølle, der da var skilt fra Møllegården. Hendes videre skæbne kendes ikke.

C. Karen Marie Miltersdatter f. 1804, hjemmedøbt 29. februar 1804 i Ballegård, i kirke i Søndbjerg 2. april, 2. påskedag båret af Maren Laursdatter.

Faddere: Chr. Krabe, Jens Pedersen, Chresten Balle og Karen Chrestensdatter = Milters svoger, broder, og svigerforældre.

Karen Marie har sandsynligvis tjent forskellige steder i omegnen indtil hun omkring 1840 blev gift med enkemand og husmand i Semb i Hvidbjerg sogn Chr. Andersen Helligsø. Han havde før været gift med Karen Jensdatter, men havde vist ingen børn med hende. Men Karen Marie fik 1842 eller 43 en søn

1. Anders Christensen Helligsø.

Nærmere er ikke undersøgt.

D. Chresten Miltersen f. 1806 i Ballegård, hjemmedøbt 17. november 1806, frembåret i Søndbjerg kirke 1. januar 1807, båret af Dorthe Krabe.

Faddere: Chresten Krabe, Jens Pedersen, Chr. Willadsen og Anne Poulsdatter. Chresten var 1834 tjenestekarl hos Niels Christensen Krabbe i Hellerød. Datteren på gården Kirsten Nielsdatter var da 12 år. Hun levede endnu i begyndelsen af 1900-årene og fortalte, at Chresten havde tjent hendes far i 22 år, og at han var det rareste menneske man kunne tænke sig.

Omkring 1840 giftede Christen Miltersen sig med Maren Nielsdatter af Ydby. Hun var 2 år ældre end han, altså omkring de 35 år, da hun fødte deres eneste barn i 1841.

1. Niels Christensen Miltersen.

Da boede de i Heltborg, hvor de sandsynligvis blev boende deres livstid. 1845 havde de Mogens Christensen 79 år f. i Lyngs, Maren Nielsdatter 75 år f. i Heltborg, hans kone og Ane Nielsdatter 86 år enke f. i Heltborg boende som aftægtsfolk. 1850 levede det gamle ægtepar endnu hos Chresten Miltersen.

1870 folketællingen fra Ginnerup by, Heltborg s. har Niels Christensen Miltersen overtaget fødehjemmet.

Han er gift med Caroline Sophie Nielsen 26 år f. i København og har 3 børn, nemlig tvillingerne

a. Marie Kirstine Miltersen og

b. Christian Nikolaj på 3 år samt

c. Elise Petrine Miltersen under 1 år, alle født i Ginnerup.

Hos dem er hans forældre på aftægt. Året efter 1871 fik Niels og hans kone sønnen

d. Wilhelm, der 1890 tjente i Dover Vestergård hos Karen Elvira Boel.

Videre er familien ikke fulgt.

E. Niels Christian Miltersen = ane nr. 28

F. Mette Kjerstine Miltersdatter blev født 28. maj 1812 i Søndbjerg og straks hjemmedøbt, i kirke 5. juli. Kort efter hendes fødsel flyttede familien til Jestrup og derefter til Kallerup, hvor de boede da hun blev konfirmeret i 1828 med karaktererne temmelig gode kundskaber og godt forhold.

Ved folketællingen 1834 var Mette Kerstine hos sin søster Karen og hendes mand i Helligkilde.

1840 har Mette Kjerstine måske opholdt sig hos sin broder Niels Christian eller søster Karen i Søndbjerg for i afgangslisten herfra angives hun 3. maj 1840 at flytte til Heltborg. Hun nævnes da som væverpige. 1845 tjener hun på en gård i Heltborg. På en anden gård i Heltborg bor Niels Christian Kirk 39 år i 1845. Han har kone og 3 børn på 9, 5 og 2 år samt 3 tjenestefolk. 1870 er Mette Kjerstine gift med Kirk.

Da er de 2 ældste af disse børn hjemme, mens den yngste Jens Back ikke er der, men 2 yngre børn nævnes, nemlig Niels på 26! og Chresten på 16, om begge disse siges, at de har været forstanden berøvet fra fødslen. Om disse 2 børn er Mette Kristines eller Niels Kirks 1. kones er endnu ikke undersøgt.

G. Dorthe Miltersdatter f. 1814 i Søndbjerg døbt.

Konfirmeret 1829 i Hvidbjerg.

1834 tjente hun i Heltborg hos Mogens Christensen og Maren Nielsdatter, der 1845 var aftægtsfolk hos hendes broder Chresten (se 56 D).

1845 var Dorthe gift med Niels Christensen Gadgård. De boede i hans hjem, Slejen, som stedet kaldtes, men i min tid har der aldrig været hus på stedet; men haven med frugttræer, tjørnehæk og brønd var der, og er der måske endnu. Stedet er købt til Stokhøjgård og ligger ved Stokhøjvej på det laveste sted mellem Stokhøjgård og jernbanen. I de år jeg var på Ørhøjgård, cyklede jeg der forbi om aftenen, når jeg havde været hjemme hos far og mor på "Sparregården", og jeg var altid bange for stedet. Gruset knagede og bragede, når jeg trådte pedalerne for at få fuld far på op ad bakken, som netop begyndte der.

I 1845 havde Dorthe og Niels Gadgård en datter på 4 år, og hos dem var hans 74-årige mor, der var født i Gjettrup og hendes lillebror Jens på 25 år, født i Hvidbjerg og da skrædder af profession. Niels Gadgård selv var født i Lyngs.

1850 var hans mor død og Jens var flyttet.

Andre børn end datteren Anne f. ca. 1841 og opkaldt efter sin farmor, fik Dorthe og hendes mand ikke, så de kunne klare sig hæderligt af den jord, der lå til Slejhuset, hartk. 0-4-2-1 1/4 og hendes arbejde som væverske.

Niels Christensen Gadgård og Dorthe Miltersdatter er ikke i Slejhuset 1880 og måske døde før den tid.

1. Datteren Anne Nielsdatter blev hjemme hos forældrene, og da hun giftede sig i 1860 flyttede hendes mand ind i Slejhuset. Han var født i Odby 1834 og ernærede sig som daglejer. Han hed Niels Christensen lige som sin svigerfar.

1870 havde de unge overtaget Slejhuset og Dorthe og hendes mand på aftægt hos dem.

Anne og hendes mand fik mindst 7 børn, nemlig

a. Dorthe Kathrine Christensen f. ca. 1862.

b. Gjertrud Kjerstine Christensen f. 16. februar 1865.

c. Nikoline Christensen f. 1868 ###

d. Jensine Christensen f. 1871

e. Nikoline Christensen f. 1877

g. Mette Kerstine Christensen f. 1879

b. Datteren Gjertrud Kjerstine, kaldet Stine kom til at bo næsten nabo til min far og mor. Hun blev gift 1884 med Josef Kristensen f. 15. oktober 1852 i Søndbjerg og søn af Tyborønfolk, der på grund af naturforandringerne var kommet til Tambohus og bosat sig i matr.nr. 1 e af Hellerød. Josef var forældrenes eneste levende barn, og han overtog da huset da hans mor døde 1892, men Josef og Stine havde boet her fra de blev gift.

Jeg husker disse 2 mennesker fra omkring 1922, da boede de 5 c ved Tambohus og han havde da ligget i sengen i mange år. Folk sagde han stod op om natten, men var syg om dagen for at få understøttelse. Han var vist meget plaget af gigt.

Stine var jordens rareste menneske og vi børn holdt forfærdelig meget af hende, nok mest fordi vi altid fik en speciel aflang tvebak af hende, når vi var ovre med fisk til hende, når far kom hjem fra fiskeri.

Jeg måtte altid høre for som barn, at jeg tiggede om at få lov til at gå til Stine og Josef før jeg kunne tale rent, og sagde: "Om til Josef fikke mæ". Far sagde om Stine, at hun altid gik med et løg i sit lommetørklæde for at kunne græde, når det passede sig. Nok om det. Stine og Josef havde ingen børn.

H. Ane Kathrine Miltersdatter f. 30. august 1817 i Jestrup, Lyngs sogn døbt 30. august. Ingen faddere indført i kirkebogen.

1834 tjente hun hos Lars Larsen Hebsgård i Kallerup, og det var en af hans sønner, der blev gift med hendes søster Karens datter (se 56 B).

1845 var Ane Kathrine Miltersdatter hjemme hos sine forældre i Kallerup, ugift. Hun havde da en datter Ane Kathrine Chrestensdatter på 5 år. 1870 var Ane Kathrine Miltersdatter i Heltborg, hvor hun var gift med Niels Christian Larsen, husmand, 52 f. i Heltborg, ingen børn.

I. Jens Miltersen f. 23. februar 1821 i Hvidbjerg døbt samme dag, i kirke 19. april. Hans far benævnes her som jordløs husmand boende ved landevejen. Faddere var Jens Holmgård i Barslev, husmand, husmand Pedersen i Kallerup, ungarl Peder Christensen Mellerup i Kallerup, Dorthe Jensdatter i Serup og Mette Cathrine Jensdatter i Serup (de 2 sidste Milters broderbørn).

Som 25-årig bor han hos sin søster Dorthe (se 56 G) ugift og skrædder. Mere vides ikke om ham.

58. Chresten Jensen Lybye

f. 1782 i Hem

1844 i Søndbjerg

viet 1811 i Smollerup til

59. Dorthe Jensdatter Børsting

f. 1782 i Smollerup

1861 i Søndbjerg

Chresten Jensen Lyby blev født 1782 i Hem sogn, Hindborg herred, Viborg amt. Han blev straks hjemmedøbt og derefter den 14. august frembåret i Hem kirke som søn af gårdejer Jens Pedersen Lyby og hustru Boel Pedersdatter af Hem.

Faddere var Anders Olesen og Peder Laugesen af Hem, Svenning Norbye af Brøndumbek, Mette Sørensdatter Abildgård tjenende i præstegården og Maren Sørensdatter tjenende madam Hiersing i Hem, bar barnet.

Chresten var den yngste af forældrenes, vistnok 5 børn, men som 13-årig mistede han sin mor og fik efter faderens 2. ægteskab et par små søskende.

Chresten Lyby var hjemme hos faderen endnu i 1801.

Måske har han derefter været soldat, hvilket ikke er undersøgt, men 1811 21. februar finder vi i Smollerup kirkebog indført følgende:

Sammenviet på hr. Hans Leths vegne i Smollerup og på Hans Resens, Chresten Jensen af Hem u.k. (ungkarl) og Dorthe Jensdatter af Smollerup, jfr. (jomfru).

Ingen forlovere indført, så det er de 2 ovennævnte der er garanter.

Et halvt år efter bor de unge hos hans far Jens Lyby i Hem.

Dorthe Jensdatter, senere kaldet Dorthe Børsting, var født 1782 i Øster-Børsting i Smollerup sogn, Fjends herred, Viborg amt, og hjemmedøbt 6. december, fremstillet i Smollerup kirke 20. januar 1783 som datter af gårdmand Jens Pallesen og hustru i Børsting.

Faddere var Jens Nielsen, Jens Christensen, Michel Espensen, Andres Niensens hustru af Børsting og Jens Madsen i Rørgård. Hans Christian Jensens hustru i Lånnum bar barnet. I degnens kirkebog er følgende faddere i stedet anført, og det er så vidt jeg kan se dem, der har været til stede ved hjemmedåben, nemlig Jens Madsen i Rørgård, Chresten Jensen i Lånnum, Jens Christensens datter, Mads Andersens kone og Chresten Jensens kone af Lånnum bar barnet.

Dorthe var den næst yngste af 9 børn. Af disse døde de 4 ældste som små og voksen blev vist kun Dorthe og 2 af hendes brødre.

Dorthe blev hjemme hos forældrene til hun som nævnt 1811 blev gift med Chresten Lyby. Den første tid efter ægteskabet boede de vist nok hos hans far i Hem, men så købte de en gård i Eiskjær i Dølby sogn; men det var nok på det dårligst tænkelige tidspunkt for ca. 1½ år efter kom statsbankerotten. De første år efter klarede de fleste landmænd sig, men i 1820-erne fik vi de fleste tvangsauktioner, der har fundet sted i Danmark, og blandt disse landmænd var nok også Chresten Lyby. Han forlod da Dølby sogn og tager fra Salling til Thyholm, hvor han køber et lille sted på 3 skæpper og 2 fjerdingkar hartkorn i Søndbjerg 31. juli 1828 tinglæst 31. juli, matr.nr. 5 d og 22 af Søndbjerg. Nr. 22 sælger han igen 1830 til Jens Nielsen 6. juli.

Familien boede nu som husfolk i Søndbjerg, indtil Chresten Lyby døde den 10. oktober 1844 og blev begravet den 18. oktober på Søndbjerg kirkegård.

Dorthe Jensdatter blev boende på stedet og klarede sig sammen med en datter ved at drive den jord, der var til stedet og senere, da en anden af døtrene blev gift, flyttede de også ind i huset og her levede familien da sammen indtil Dorthe Jensdatter Børsting døde den 18. september

1861, 78 år gammel. Hun angives da at være aftægtskone i Hellerød, begravet 26. september på Søndbjerg kirkegård.

Chresten Lybye og Dorthe Jensdatter fik i deres ægteskab 4 piger samt 3 dødfødte børn.

25. august 1811 angiver Hem kirkebog, at Dorthe Jensdatter, til huse hos Jens Lybye i Hem, har født et livløst pigebarn og jordmoderen angav ved det befalede forhør, at barnet havde været dødt en måned, hvortil moderen ikke kendte nogen årsag.

Fosteret blev begravet på kirkegården den 30. 4 år efter fødte Dorthe den 14. april 1815 et dødt drengbarn i Eiskjær og han blev begravet i Dølby 28. april.

A. 10. juni 1816 blev Bodil Kathrine Chrestendatter Lybye født og hun levede og blev voroldemor = nr. 29.

Igen 28. april 1819 fødte Dorthe en dødfødt dreng uden man kendte nogen årsag.

Året efter den 26. maj 1820 fødte Dorthe et par velskabte pigebørn, der straks blev hjemmedøbt med navnene

B. Dorthe og

C. Anna.

Når man her opkaldte børnenes moder og måske også mormor kunne det nok tyde på, at man har været bange for mor Dorthes liv; men alt gik godt og 6. august blev børnene frembåret i kirken, Dorthe af præstekonen og Anna af degnekonen.

Fadderne var alle fra landsbyen Trustrup i Dølby sogn.

Dorthe var ligesom sin storesøster Bodil hjemme hos forældrene i Søndbjerg 1834 og 1840 tjener tvillingerne hos apoteker Bering i Søndbjerg (nu museum).

1845 er Dorthe hjemme hos sin mor og efter hendes død, bliver hun hos sin lillesøster og dennes mand, hvor hun ernærer sig ved at væve; men da søsteren bliver enke, må Dorthe flytte og 1901 angives hun at være pensionær i Østergård i Søndbjerg.

Herfra kom hun hos sin søstersøn, min bedstefar Milter Nielsen på Helliis Møllegård og her døde hun kort tid efter.

Anna, Dorthes tvillingsøster, kom ikke til Søndbjerg sammen med den øvrige familie. Hun opholdt sig på Venø indtil oktober 1836, hvor hun findes i tilgangslisten i Søndbjerg. Hun var nu hjemme hos forældrene til hun kom med søsteren ned til Bering.

En tid omkring 1850 tjente hun hos Niels Søndergård i Søndbjerg.

Anne Chrestensdatter blev gift i Søndbjerg 1853 med Chresten Andersen kaldet Hav. Han var født i Thyborøn 27. august 1825 og kom sammen med sin mor og stedfader til Søndbjerg 1842. 1825 var havet gået igennem aggertangen og de følgende år var landet deromkring blevet ødelagt af sandflugt og fiskeriet blevet vanskeliggjort.

Derfor kom mange fra Agger, Thyborøn og Harboøre til Thyholm og blandt disse var Andersen-familien.

Kristen Andersen var fisker lige som sin far, og han og Anna bosatte sig ved Søndbjerg Strand og her blev de boende deres livstid. De fik ikke nogen børn, men det nævnes 1901, at de har haft 1 barn, der var død. 1880 og 1890 er der hos dem angivet en plejedatter f. ca. 1865; men siden er hun ikke nævnt og da de døde, Anna i januar 1901, arvede bl.a. min bedstefar Milter Nielsen, der jo var hendes søstersøn.

Den yngste af Christen Jensen Lybys børn

D. Jensine Christiane Chrestensdatter Lybye.

Hun var født 22. september 1824 i Eiskjær og døbt hjemme 22. september, men i Dølby angives intet om fremstilling i kirken, ligesom fadderne ikke er indført.

Jensine blev hjemme hos forældrene og efter faderens død hos moderen, og da hun i 1849 giftede sig med Niels Christen Jensen fra Øster assels, flyttede han ind hos dem og overtog stedet, matr.nr. 5 d af Søndbjerg, og hendes mor kom så på aftægt hos dem og efter moderens død 1861, havde de Jensines søster Bodil boende i flere år.

Heller ikke de fik nogen børn. I 1870 havde de en plejesøn Jens Jensen på 10 år. Han var fra Østerassels men forsvinder fra sognet igen. Siden havde de hendes søsters datterdatter fra Lime (28 A), som min mor har fortalt følgende om:

Jensine og hendes mand havde bestemt at dette barn, Marie Jørgensen f. 1861 skulle arve dem; men så var hun en tid hos noget familie vistnok Wilhelmine, hendes moster, og kom hjem på ferie i en kortærmet kjole, hvorover Jensine blev så forarget at hun ikke kom til at arve dem.

Niels Christian Jensen døde 1893, og Jensine boede hos Mads Kristian Andersen sine sidste år. Hun døde efter 1901.

60. Niels Nielsen Nørbak

f. 1763 i Humlum sogn

d. 1809 i Humlum sogn

viet 1793 i Humlum kirke til

61. Dorthe Chrestensdatter Stokkendal

f. 1767 i Humlum

d. 1844 på Jegindø

Niels Nielsen Nørbak, som han hed i sine senere leveår, havde i sit forholdsvis korte liv mange forskellige kaldenavne. Han blev født 1763 i Dolleruphus i Humlum sogn. Et særkende for Humlum og enkelte andre sogne, at hver gård og hvert hus i sognet havde et navn, og det navn, som stedet havde, kaldtes også den familie som boede på stedet.

Da Niels blev døbt i kirken 30. januar 1763 indførtes i kirkebogen:

30. januar holdt Niels Clemmensen Dolleruphus sin søn til dåben og kaldte ham Niels.

Zidsel Pallesgaard bar barnet.

Testes Bab: Chresten Pallesgaard, Niels Pallesgaard, Mads Lillelund, Poul og Chresten Pallesgårds hustruer.

I Humlum var børnene mindst 16 år før de blev konfirmeret. For Niels' vedkommende skete det 1781, og han kaldes da Niels Nielsen Dolleruphus. Men da han 1. gang gifter sig anføres han i kirkebogen således:

29. september 1786 trolovet Niels Clementsen Dolleruphus med pigen Maren Knudsdatter Vognsgaard. Copuleret 25. oktober.

Man kunne godt forledes til at tro, det var hans far, der blev gift; men det fremgår nu tydeligt af folketællingen 1. juli 1787 Humlum sogn. Søndre Distrikt. 39. familie. Dolleruphus

Niels Nielsen 25 år gift 1. gang, boelsmand.

Maren Knudsdatter gift 1. gang, hans kone.

Niels Clemensen 78 år, enkemand 2. gang mandens fader.

I april måned 1788 nedkom Maren Knudsdatter med tvillingedrenge, hvoraf den ene var dødfødt og blev begravet 27. april, samme dag som den 2. blev døbt Knud. Han levede 5 måneder og døde i september, begravet 14. september som Niels Dolleruphuses søn. Året efter 18. august 1789 prædkede præsten over Niels Dolleruphuses kone Maren Knudsdatter 42 år gammel.

I 3 år boede Niels nu alene sammen med sin gamle far, men efter hans død blev 28. februar 1793 trolovet enkemanden Niels Nielsen Dolleruphus med pigen Dorthe Chrestensdatter af Stokkendal.

Copuleret 12. april i Humlum kirke.

Måske medbragte Dorthe lidt arv eller tilskud hjemme fra, eller måske et lån. Hvorom alting er blev Dorthe og Niels Dolleruphus gårdfolk. De flyttede ind på Nørbak, den sidste gård ved landevejen nord for Humlum. Gården blev, tror jeg, omkring 1970 genopbygget efter en brand.

Da Niels Dolleruphus kom til Nørbak, skiftede han navn til Niels Nørbak.

På Nørbak blev familien boende så længe han levede. Ved folketællingen 1801 ser familien på Nørbak således ud:

Niels Nielsen 39 år gift 2. x bonde og gårdbeoer

Dorthe Chrestensdatter 34 år gift 1. x hans kone

Maren Nielsdatter 6 år deres barn

Birgitte Marie Nielsdatter 4 år deres barn

Mariane Nielsdatter 2 år deres barn

Dorthe og Niels Nørbak fik 8 børn, hvoraf de 2 døde som små. 13. september 1809 blev Niels Nielsen Nørbak begravet 45½ år gammel.

Dorthe Chrestensdatter Stokkendal var født på Stokkendal i Humlum sogn og blev døbt hjemme 27. december 1767 som datter af Chresten Stokkendal. Niels Ryttersgaards kone bar hende og faddere var Morten Winkel i Guddum, Peder Trabjerggaard, Peder Thagårds søn, Chresten Kringelhus hans hustru og Peder Thagårds datter.

1787 var Dorthe hjemme hos forældrene sammen med 5 af sine søskende, som det var skik og brug hos gårdfolk, der så ikke holdt tjenestefolk, så Dorthe har nok været hjemme, til hun, som nævnt, blev gift i 1793.

Efter Niels Nørbaks død i 1809 sad Dorthe Stokkendal enke i 3 år, men ifølge Humlum kirkebog 4. januar 1812 copuleredes ungkarl Chresten Jensen Søndergaard fra Jegindø og enken Dorthe Chrestensdatter Nørbak.

Forlovere var Jens Gattrup og Jens Mon.

Hvor Dorthe har lært Chresten Søndergård at kende, ved vi ikke. Ifølge lægdsrullen kan han tidligst være kommet til Humlum november 1811. Her opgives han 1. gang i hovedrullen 1813 som Jens Mortensens Chresten født i Søndergård på Jegindø 30 år, 65 tommer, ophold Nørbak, udtjent ved Holstenske Rytter Regiment 1812.

Vedtegnet: Flyttet til Thisted amt lægd 80, C68. 1813

og : Nu gårdmand i Jegindø, bevis 1817.

Familien flyttede altså til Jegindø, hvor han overtog sit fødehjem. Man kan nok undre sig over, at han gifter sig med en kone, som er 15-16 år ældre end ham og yderligere havde 6 børn. Nu fik han ikke selv børn, men efter sigende var han god mod hendes.

Deres ægteskab varede 32 år. I 1830-erne kom de på aftægt hos en af hendes døtre, der overtog gården ved sit giftermål, men da hun døde ung, var det fremmede, Dorthe måtte tilbringe sine sidste år hos.

Dorthe døde i "Søndergård" den 27. oktober 1844, Chr. Jensen Bager, Bagger eller Søndergård vistnok i 60-erne, men endnu i 1950-erne stod deres gravsten på graven på Jegindø kirkegård.

Om flere af Niels Nielsen Nørbak og Dorthe Chrestensdatter Stokkendals børn ved vi en hel del

A. Niels Nielsen f. 1794, hjemmedøbt i Nørbak 1. februar og døde inden han kom i kirke.

B. Maren Nielsdatter f. 1795 i Nørbak, hjemmedøbt 18. maj frembåret i kirken 28. juni af Chresten Ørschous kone. Faddere: Jens Stokkendal, Chr. Ørschou, Peder Dollerup og Giærtrud Stokkendal.

Maren var hjemme på Jegindø 1819, da hun var fadder til Mariannes barn, men 1823 var hun nok gift, da hun kun betegnes som søsteren Maren fra Aal Mølle.

C. Birgitte Marie Nielsdatter f. 1796 døbt hjemme 6. marts, fremstillet i Humlum kirke 13. april 1796 båret af Gjertrud Stokkendal, Anders Nørgårds kone Inger stod hos. De øvrige var Jens Stokkendal, Chresten Ørschou og Peder Dollerup.

Birgitte levede 1801, men hendes videre skæbne ukendt.

D. Mariane Nielsdatter f. 1799, hjemmedøbt 26. maj, dåben confirmeret i kirken 6. post trin 1799 30. juni, båret af Peder Dollerups kone. Faddere: Chresten Ørschou, Chresten Stokkendal, Jens Stokkendal og Chresten Poulsens datter i Nørbakhuset.

Mariane blev gift på Jegindø i 1818.

Den 27. december viedes Jesper Jensen Søndergård, ungkarl 27 år, hjemkommen til sin i Overgård på Jegindø værende broder og pigen Mariane Nielsdatter hjemme hos sin stedfader 20 år.

Forlovere: Skolelærer Vedby og Chresten Jensen Overgård.

Om Jesper var broder eller fætter til Marianes stedfader er jeg ikke sikker på og har ikke nærmere undersøgt det. Han kaldes skiftevis Søndergård, Overgård, Bager, Bagger og Jensen.

I 1834 bor ægteparret i Ibsted by på Jegindø i gården Bidsnap, da har de 3 børn, 1 karl og 1 pige. Omkring 1850 må Jesper Bagger, sognefoged og gårdmand være død, for år 1851 den 21. april viedes i Jegindø kirke ungkarl og tjenestekarl Poul Christian Vejle af Vester Assels, 30 år og Mariane Nielsdatter af Bedsnap, gårdmand Jesper Jensen Baggers enke 53 år.

Forlovere var Chresten Mikkelsen Vejle af V. Assels og skoleholder Bjørndal af Jegindø. 1860 boede de endnu på gården Bedsnap, men 1870 i et hus i Nordby på Jegindø, og da havde de deres eller hendes 12-årige barnebarn Mariane Isager hos dem.

Når jeg her tager Marianes børn og faddere med, er det, fordi vi har så meget familie på Jegindø, der ganske sikkert kender mange af navnene her.

Mariane og Jesper fik følgende børn:

1. Karen f. 1. september 1819. Forældre: Jesper Jensen og kone Mariane Nielsdatter, boende i Overgård.
Faddere: Chr. Overgårds steddatter Maren og hendes søster Margrethe samt degnens kone, Peder Bjerregård og Chresten Overgård. Karen døde kort efter.
2. Karen f. 16. august 1821, hjemmedøbt 18. august, død 21. august.
Forældrene: Jesper Jensen Bager og Mariane Nielsdatter, husfolk i Overgård.
3. Karen f. 28. november 1822, hjemmedøbt samme dag, i kirke 26. januar 1823.
Fader: Jesper Jensen, ejer af et hus og bruger sejlads og moder Mariane Nielsdatter begge af bondestand.
Faddere: Degnens kone på Jegindø bar og Chr. Overgårds steddatter Margrethe stod hos.
Mandsfaddere: Chresten Overgård, Peder Bjerregård, og Chresten Overgårds stedsøn Niels, alle Jegind.
4. Dorthe Jespersdatter f. 3. november 1823, døbt hjemme 3. november i kirke 12. december.
Forældre: Skipper Jesper Bagger og Mariane Nielsdatter, her fra Jegindø.
Faddere: Skolepatron Chresten Overgårds steddatter Margrethe og hendes søster Maren fra Aal Mølle, gårdmand Chresten Overgård, skipper Jesper Bagger og ungkarl Niels Jensen Nørby.
Dorthe blev gift i Jegindø kirke 5. november 1848 med tømrer Lars Clemmensen i Styvel, 30 år.
Forlovere: gårdmand Clemmen Andersen af Styvel og aftægtsmand Chresten Bagger, Jegindø.

Dorthe fik mindst 5 børn:

- a. Ane Kjerstine Larsen f. 1849
- b. Clemmen f. 1852
- c. Jesper f. 1857
- d. Anders f. 1861 og
- e. Klemmen Andersen Larsen f. 1869

Familien overtog hans fødehjem i Styvel, hvor de var gårdfolk endnu 1880.

5. Maren Jespersdatter f. 14. december 1827 på Jegindø.

Forældre: Skipper og boelsmand Jesper Jensen Overgård og Mariane Nielsdatter Overgård, hjemmedøbt 18. december i kirke 3. februar 1828.

Chr. Jensen Baggers datter Margrethe Nielsdatter bar og Mette Marie Nielsdatter, steddatter af enken Cicol Nielsdatter i Bedsnap stod hos.

Faddere: Ungkarl Niels Nielsen og Chresten Nielsen, begge hos faderen Chresten Bagger, samt tjenestekarl Chresten Nielsen i Bidsnap.

Maren blev gift 7. december 1849 med ungarl og handelsbetjent Mads Larsen (Isager kaldet) af Nykøbing M. 36 år. Forlover gårdmand Jens Larsen Sørensen af Hvidbjerg Mors og aftægtsmand Chresten Bagger af Jegindø.

Mads Larsen Isager var døbt 1813 i Hvidbjerg Mors og af den kendte Isager-familie, der også havde Hindsels nogle år. Mads blev købmand på Jegindø og havde samtidig en gård i Nørskov. De fik følgende børn:

- a. Oskar Edvard Steenberg Isager f. ca. 1851
- b. Laurine Helene Kjerstine Isager f. ca. 1856
- c. Mariane Isager f. ca. 1858
- d. Peter Johnsen Isager f. ca. 1861
- e. Markus Martinus Isager f. ca. 1864
- f. Johanne Kjerstine Isager f. ca. 1866
- g. Nielsine Dorthe Marie Isager f. ca. 1868
- h. Kathrine Anine Marie Isager f. ca. 1870.

6. Ane Kathrine Jespersdatter f. 28. december 1828 døbt 1. januar 1829 i kirken.

Forældre: gårdmand i Bidsnap Jesper Jensen Bagger og hustru Mariane Nielsdatter.

Faddere: Kirke- og skoleh. L. Bjørndahls kone Ane Margrethe Charlotte Nielsen bar, husmand Septer Dahls kone i Ibsted Maren Pedersdatter stod hos, gårdmand Jens Pedersens søn, ungarl Chr. Jensen samt Chresten Overgårds sønner Niels Nielsen Bagger og Chresten Nielsen Bagger, hjemme. Død som lille.

7. Ane Jespersdatter f. 25. juni 1830, hjemmedøbt 28. juli. Død før kirkegang.

8. Ane Kjerstine Jespersdatter f. 10. november 1831, hjemmedøbt 28. november. Død før kirkegang.

9. Jesper Jensen Jespersen f. 1. oktober 1834, hjemmedøbt 5. oktober formedelst sygdom. Kirkebogen angiver: Død før dåben blev publiceret.

10. Niels Christian Jespersen f. 25. oktober 1835, hjemmedøbt samme dag. Døde før dåben blev bekendt i kirken.

11. Jesper Jespersen f. ca. 1838. Var hjemme ved folketællingen 1845.

E. Margrethe Nielsdatter f. 1810 i Nørbak, hjemmedøbt 7. juni, i kirke i Humlum 26. juli 1801 som datter af Niels Dollerup på Nørrebak og hustru Dorthe Stokkendal.

Faddere: Chr. Stokkendals kone, Chr. Bramstrup, Chr. Ørschou, Anders Nørgård, Chr. Poulsen og Chr. Ørschous kone.

Margrethe blev gift på Jegindø med Jens Poulsen, boelsmand i Søndergård, 29 år, den 30. oktober 1830 og ved deres ægteskab overtog de gården "Søndergård". (Han var f. 7. juli 1800).

Forlovere ved brylluppet: gårdmand Poul Jensen Møller i Nørby og gårdmand Chr. Jensen i Søndergård. 1834 bor de i Søndergård med deres 2 børn og 1 tjenestepige, mens Margrethes mor og stedfader bor i huset eller aftægtsboligen for sig selv, men samme år den 4. november døde Margrethe og blev begravet 15. november, 34½ år gammel, mon ikke i forbindelse med en fødsel eller abort. I hendes korte ægteskab fødte hun 3 levende børn.

1. Maren f. 10. september 1831, hjemmedøbt 11. september, død før fremstilling i kirken.

2. Poul Jensen f. 18. september 1832, hjemmedøbt 3. december i kirke 25. december båret af tjenestepige Dorthe Kathrine Poulsdatter i Pinnerup, gårdmand Chr. Baggers datter, Karen Chrestensdatter stod hos, gårdmand Jesper Bagger i Bidsnap, gårdmand Søren Poulsen og husmand og skrædder Knud Sørensen, begge af Nørby. Poul er hjemme i 1834, men er ikke på gården 1840 og sandsynligvis død 1837, da en ny søn får navnet.

3. Maren Jensdatter f. 7. december 1833, hjemmedøbt 8. december, i kirke 29. december.

Faddere: gårdmand Søren Poulsens kone Margrethe Poulsdatter af Pinnerup bar, og tjenestepige Dorthe Kathrine Poulsdatter ibid. stod hos. Faddere: Husmand Knud Sørensen i Nørby, aftægtsmand Chr. Bagger i Søndergård, ungkarl Chr. Nielsen Bagger i Søndergård og ungkarl Chr. Nielsen Bagger hos skoleholder Bjørndal (nok Niels i stedet for Chr.) Maren var den eneste af Margrethes børn, der levede. Hun blev konfirmeret 1848 i Jegindø kirke.

Kort efter Margrethes død giftede Jens Poulsen sig 2. gang med Ane Johanne Jeppesdatter f. ca. 1807. 1840 havde de 2 børn Poul Christian Jensen f. ca. 1837 og Jeppe Pinnerup f. 24. marts 1839 og i 1840 fik de datteren Margrethe.

Jeppe Jensen Pinderup blev stamfader til mine søstre, Ellys og Jeppe, Birgiths og Pouls børn. Jeppe fik 12 levende og 1 dødt barn. Blandt disse var Søren Poulsen Pinderup f. 16. juni 1878 og han var far til Jeppe og Poul.

Ane Johanne Jeppesdatter døde ca. 1842.

Jens Poulsen giftede sig 3. gang 25. juli 1842 med Sidsel Jacobsdatter f. ca. 1820 i Øster Assels på Mors, med hvem han fik mindst et barn nemlig Hanne Jensdatter f. 1842.

Således kom Dorthe Chrestensdatter og hendes 2. mand til at sidde på aftægt hos foruden hendes datter, så 2 fremmede koner.

F. Niels Nielsen Dollerup f. 1803 døbt hjemme 4. september, fremstillet i Humlum kirke 16. oktober 1803.

Forældre: Niels Nørbak og Dorethe Chrestendatter.

Faddere: Chr. Ørschou og kone, Peder Dollerup, Chr. Poulsen, Chr. Stokkendal og Mads Gotterup.

Om Niels Nielsen Dollerup og hans familie har jeg mange oplysninger, idet jeg i 1980 på et af mine slægtsforskningshold fik en deltager, som jeg året efter fandt ud af var min "grand-fætter". Det fik vi meget fornøjelse ud af, indtil hans kone pludselig døde, og han flyttede sammen med sin nabo, der samtidig havde mistet sin mand, så gled bekendtskabet ud, og jeg ved ikke om han er død. Først her de oplysninger jeg havde i forvejen, og derefter de oplysninger, jeg fik af Viggo.

Ved folketællingen 1. februar 1845 fra Dragstrup sogn, Mors Nørre herred, Vester Jølby by.

Niels Nielsen 43 år f. i Humlum, husmand og bådfører

Sara Kristine Fogh 42 år f. i Vejerslev, hans kone

Nr. 2. Dorthe 19 år,

3 Christian 14

4 Maren 12

5 Abelone 10

6 Ane 7 og

7 Frederikke 5 år, alle født i Vejerslev.

Folketællingen 1. februar 1860 Bedsted sogn og by, 17. fam. 1 hus

Niels Nielsen Dollerup 57 år f. i Humlum, husmand

Sara Kirstine Fogh 56 år f. i Vejerslev hans kone

Christian Nielsen 28 år f. i Vester Jølby, pottemager, søn

Abelone Marie Nielsen 22 år f. i Vester Jølby, datter

Frederikke Kirstine Nielsen 16 år f. i Vester Jølby, datter

Efter Viggos oplysninger havde de foruden de her nævnte 6 børn en søn

1. Niels som var født 5 år før de blev gift, fordi Saras far der var degn på Mors, ikke ville have en svigersøn, der sejlede og først da han døde, blev de gift, men Niels måtte ikke komme med til brylluppet, så han blev låst inde, men slap på en eller anden måde ud alligevel.

4. Datteren Maren blev Viggos bedstemor? (vedlagt nogle oplysninger om hende). Hun var født i 1833 og blev viet 21. september 1858 i Bedsted kirke til ungkarl Niels Christian Pedersen, smed i Øster Assels på Mors, 24 år, f. 29. juni 1834. Forlovere var gårdmand Poul Riis af Tæbring på Mors og husmand Niels Bagger i Bedsted. De fik 16 børn. Den næstældste af disse var

b Niels Ingvard Pedersen f. 12. august 1861 i Øster Assels. Han blev gift 7. juli 1912 med Anna Marie Madsen f. 29. maj 1879 i København.

1) Viggo f. 21. august 1912, navneforandring til Vestorp. Han har eller have en broder.

1) Viggo Johannes Vestorp f. 24. august 1912 i København, gift 28. marts 1937 med Agnes Karen Marie Nielsen f. 18. september 1915 i Sundby København, 3 børn.

a) Asger Vestorp f. 18. oktober 1939 i København bopæl i Oppe-Sundby

b) Torben Vestorp f. 4. oktober 1941 i København, bopæl Perth, Australien

c) Birgitte Vestorp f. 28. april i København, bopæl i Stenløse, gift med Leif, de
har 2 børn (1 Klaus
(2 Thomas

G. Stine Nielsdatter f. 1806 i Nørbak, hjemmedøbt 13. februar, fremstillet i Humlum kirke 3.
april 1806 båret af Chr. Poulsens datter.

Faddere: Jens Schou, Peder Dollerup, Chr. Bidstrup, og Jens Schous datter.
13. juli 1806 begravet Niels Nørbaks Stine ½ år.

H. Chresten Nielsen f. 7. december 1807 = ane nr. 30.

62. Laust Christensen Odde (Monn)

f. 1787 i Ydby

død 1861 i Vestervig

viet 1816 i Boddum kirke til

63. Anne Olesdatter

f. 1792 i Villerslev

død 11. december 1845 i Vestervig

Laust Christensen Odde eller Monn blev født i Doverodde i 1787 og døbt i Ydby kirke den 14. oktober som søn af Chresten Laursen ved Doverodde.

Faddere var Maren Larsdatter, Boye Pedersen af Ydby, Povel Pedersen og Anders Therkildsen af Dover. Laust var den ældste af 8 børn, hvoraf de 3 døde som små. Da han var 8 år fik hans far krobevilling til sin gård, så Laust er vokset op i et travlt og måske og livligt miljø.

På et eller andet tidspunkt er han kommet til Skyum eller Anne Olesdatter er kommet til Ydby eller Dover.

Anne Olesdatter blev født i Vebbertofte 1792 og døbt i Villerslev kirke 10. juni som datter af Ole Skomager og hustru Anne Jensdatter båret af Marie Rasmusdatter. Faddere var Niels Svalgård, Lars Christensen Dam, Jens Sægård og Povel Povelensens hustru.

1801 boede familien i Hassing og senere kom den til Skyum. Og det var nok også her de boede som nygifte, men brylluppet stod nu nok i Doverkiel kro og vielsen fandt sted i Boddum kirke 3. november 1816, hvor Laurs Christensen Mohn tjenende i Boddum præstegård, 29 år viedes til Anne Olesdatter tjenende på Boddum Bisgård, 24 år.

Forlovere var Chresten Mohn boende ved Doverodde og gårdmand Anders Grave af Boddum. 2 måneder efter brylluppet blev deres søn født. Da var Laust hos sin far i Doverodde og Anne opholdt sig i Skyum, og 2 måneder før deres næste barn, min oldemor, blev født findes følgende indført i Thisted amts Resolutions- og Erklæringsprotokol (1798-1838): Gerhardt Faye kgl. may.s bestaltede amtsforvalter gjør vitterlig, at da Laurs Christensen og hustru Anne Olesdatter af Skyum have begæret tilladelse at leve adskilte fra bord og seng på de vilkår, som af dem er indgået ved Thisted amts forligelseskommission og som vedhæftet udskrift af protokollen udviser, så, da disse ægtefolk ikke have været at formå til herefter at leve i enighed og vedblive deres indgåede ægteskab, tillades det dem herved at leve adskilt fra bord og seng, dog uden at deres ægteskab aldeles skal være ophævet eller dem tilladt straks at indlade sig i andet og nyt ægteskab.

Fra sognepræsten er beopagtet hvad anordningen befaler. Denne bevilling udstedes ifølge forordning af 23. maj 1800 paragraf 5 for på vedkommende steder at kunne forevises.

Thisted Amtsstue 31. juli 1819.

Meget tid har Anne Olesdatter altså ikke tilbragt sammen med sin mand i første omgang, men besynderligt er det så at finde i Skyum kirkebogs afgangsliste 1. maj 1831 følgende:

Ane Olesdatter 36 år, husinderske (lejer) flytter til Dover til sin fra 1819 fra bord og seng separerede mand Lauritz Christensen, og i tilgangsliste for Ydby kirkebog 1. november 1831: Ane Olesdatter 37 år Laust Christensen Oddes fraskilte hustru fra Skyum til Dover. 1834 og 1840 finder vi da i Dover by Laust Christensen Odde, i 1834 som daglejer og i 1840 lever han af sin jordlod, sammen med sin hustru Anne Olesdatter. Hos dem er deres datter Ane Lauritzdatter.

1845 bor de hos deres datter Ane i Randrup i Vestervig sogn (se nr. 30-31).

11. december 1845 døde Ane Olesdatter, begravet 21. december, indsidder Laust Christensen Oddes hustru i Randrup, født i Vebbertofte. Faderen var husmand Ole Jensen. Hendes alder 54½ år. N.B. Død af tæring.

I tilgangslisten i Vestervig kirkebog 3. maj 1844:

Laust Christensen Odde 59½ år, indsidder hos lods Chresten Bagger i Randrup. bevis fra Carstensen, præst, dat. 29. april 1844.

Ane Olesdatter 53 år, hans hustru, ligeledes.

Laust Christensen Odde døde 3. januar 1861 og begravet 17. januar, 77 år, indsidder og enke-mand hos gårdejer og lods Chresten Bagger i Randrup, født i Doverodde i Ydby sogn. Fader: Gårdejer Chresten Monn. dødsårsag: Alderdom.

Laust Christensen Odde og Anne Olesdatter fik to børn:

A. Christen Laustsen født og hjemmedøbt 6. januar 1817 i kirke 25. marts i Skyum som søn af Laurs Christensen Odde hos faderen Chresten Larsen, gårdmand i Doverodde i Ydby sogn og hustru Anne Olesdatter opholdende sig pro tempore i Skyum. Faddere: Jens Skomagers hustru Else Chrestensdatter og pigen Zidse Olesdatter, gårdmand Peder Ringgård, husmand Willum Hansen og Chresten Madsen, alle af Skyum.

Om Chresten blev hos sin mor eller far efter skilsmissen vides ikke, men nok hos faderens familie. Han blev vaccineret i Ydby og ved farbroderens død 1829 var der testamenteret ham 200 rigsbankdaler (se 124 B).

B. Anne Kerstine Laustsdatter = ane nr. 31.

TIP-TIP-TIP-OLDEFORÆLDRE

64. Mikkel Axelsen Bødker

f. ca. 1721

død 1788 i Mørke sogn

viet 1763 i Skamstrup kirke til

65. Gertrud Marie Jensdatter

f. ca. 1742

død 1798 i Mørke sogn

Mikkel Axelsen Bødker var født omkring 1721. Han var født på gården i Nøkkentved, hvor han selv kom til at bo. Hans far hed Axel Bødker og hans mor Johanne, men hans dåb kan ikke findes, da kirkebogen fra Mørke sogn først er bevaret fra 1730. I Ekstraskatteregnskaberne fra Holbæk amt nævnes fra Mørke sogn, at 1718 betales krigsstyr med kopskat bl.a. af Axel Bødker, hustru og 3 børn med 3 rigsdaler.

De 3 børn er sikkert Jep Bødker, der ligesom Axel betaler 2 rd. i kopskat, Jens Axelsen angiver i Oederske Efterretninger 1771 at være husm. 59 år og 1. x gift med en kone på 55 år, og 30. april 1730 blev Axel Bødkers datter Lisbeth begravet 16 år 2 md. og 3 uger. Disse 3 er altså født før 1718.

Mikkel Axelsen Bødkers mor Johanne var født ca. 1685 og døde i 1760, begravet 7. februar i Mørke, 75 år gl. Mikkel Axelsen selv var gift mindst 2 gange, men navnet på hans 1. kone kendes ikke, men ifølge Mørke kirkebog blev 19. februar 1762 jordet Mickel Axelsens hustru i Nyckentved 30 år og 5 uger gammel.

Hvis ikke Mikkel Axelsen har været gift mere end 2 gange, har han i sit 1. ægteskab haft mindst 2 børn, nemlig et barn der Dom. 6. post trin (21. juli) 1754 blev begravet som Mickel Axelsens barn i Nøkkentved og 4. post Epiph. 1757 (31. januar) blev døbt Mickel Axelsens barn i Nyckentved Kirsten. Mandens søster Ellen af Skamstrup Præstegård bar barnet. Hans og Jens Nielsen i Mørke, Peder Jensens kone af Tveden og Niels Jensens kone i Mørke var faddere.

10. november 1765 blev jordet Mickel Bødkers datter Kirsten, 9 år.

At Mickel Axelsen er blevet gift med sin 1. kone sidst på året 1753 fremgår af følgende i Mørke kirkebog: 16. post. trin. 1753 (7. oktober er Mikkel Axelsens trolovede fadder til Henrik Rasmussens datter i Mørke, og ved 1. indførelse i kirkebogen 1754 (dato mangler) nævnes hun som Mikkel Axelsens kone i Nøkkentved som fadder ved Jep Axelsens datter Chirstens dåb.

Ifølge Skamstrup kirkebog blev 15. oktober 1762 enkemand Mickel Axelsen, Nøkkentved og Gertrud Marie Jensdatter i Skamstrup trolovede. Forlovere Jens Axelsen i Søndersted og Rasmus Nielsen. Vielse 7. januar 1763.

I de Oederske Efterretninger (R.K. 352,40) Mørkjøb sogn Nyckentved by 1771 nævnes under gårdmænd:

Mickel Axelsen 50 år g. 2. x, hans hustru 29 år g. 1 x.

I Hartkornsspecifikationerne 1778-86 (R.K. 313,9) under Mørchegård Gods, Nøckentved by findes Mikkel Axelsen, hartkorn 9-4-2-1½, skov 0-0-2-0.

Folketællingen 1. juli 1787 Nøkkentved by, Mørke sogn, Tudse herred:

Mikkel Axelsen 69 år g. 2. x, bonde og gårdbeboer

Gertrud Marie Jensdatter 45 år, g. 1. x, hans kone

Kirsten Mikkelsdatter 17 år

Jens Mikkelsen 6 år

deres fælles børn

Niels Mikkelsen 22 år, national rytter.



Skamstrup by

Året efter 13. august 1788 blev gårdmand Mikkel Axelsen i Nyckentved jordet; 67 år gammel. (Nok den rette alder). I Hartkornsspecifikationerne 1788-94 (R.K. 313,18) Holbæk amt, Tudse herred, Mørke sogn, Nøckentved by:

Gårdmænd. Herunder matr.nr. 2 (1688 matriklen) Mikkel Axelsens enke. Tilhører Mørkegårds gods. Hartkorn ager og eng 9-4-2-1½, skovskyld 0-0-2-0.

Ifølge Mørke Kirkebog: 14. juli 1798 begravet enke Gertrud Jenses i Nyckentved 55 år gammel. Gertrud og Mikkel Axelsen fik i deres ægteskab 11 børn:

A. Niels Mikkelsen f. 1764, døbt i Mørke kirke.

Fastelavns søndag 4. marts, Mikkel Axelsens, gårdmands søn i Nøckentved. Hans kones søster Lene Nielsdatter bar ham.

Faddere: Hans Nielsen, Rasmus Thomsen, Andreas Fallentin og Hans Rasmussens kone. Niels må være død som lille.

- B. Niels Mickelsen f. 1765, døbt 11. december = ane nr. 32.**
- C. Axel Mikkelsen f. 1767, døbt 1. januar 1768. Niels Rasmussens enke i Skamstrup bar ham.
Faddere: Chresten Olsen af Gammelstrup, Carl Jensen af Svenninge, Jens Bødker i Mørkøv og Jørgen Niensens kone.
Axel må være død før 1788 eller være kommet hjemmefra. Jeg har ikke set ham omtalt i jordlisterne.**
- D. Maren Mikkelsen f. 1768, døbt 30. november båret af Hendrik Pedersens kone af Mørke?
Maren døde 10 uger gl. og blev begravet 6. februar 1769.**
- E. Kirsten Mikkelsdatter f. 1770 døbt 18. juli båret af Chresten Olsens kone i Svenninge.
Faddere: Jens Axelsen i Mørkøv, Jørgen Niensens kone i Nøkkentved, Dyne Terkildsens kone, Mads Andersens kone og Hans Jensens kone, alle Mørkøv.
Kirsten er hjemme ved folketællingen 1. juli 1787.**
- F. Maren Mikkelsdatter f. 1772, døbt 24. maj båret af Hendrik Pedersens kone.
Faddere: Unge Hans Jensen, Niels Eriksen, Christoffer Smed, Hans Nielsen, Jørgen Eriksens kone (resten af bladet mangler) Død som lille?**
- G. Maren Mikkelsdatter f. 1774, døbt før 2. marts (bladet itu). Hendrik Pedersens kone bar hende.
Faddere: Jørgen Ibsen i Nøkkentved, Hans Nielsen, Jens Niensens søn Peder, Anders Niensens og Niels Jørgensens koner i Mørkov.
1774 før 23. februar begravet Mikkell Akselsens datter i Nøkkentved, 4 uger gammel.**
- H. Hans Mikkelsen f. 1775, døbt 26. februar båret af Jens Axelsens datter Karen.
Faddere: Hans Nielsen, Christoffer Smed, unge Hans Jensen, Hendrik Withs kone og Jørgen Ibsens kone. 23. april 1775 jordet Mikkell Bødkers søn i Nyckentved, 6 uger gammel.**
- I. Hendrik Peter Mikkelsen f. 1778 døbt 4. oktober, båret af Rasmus Niensens kone i Skamstrup.
Faddere: Jørgen Ibsen, Christoffer Smed, Hans Nielsen og Jens Bendtsens kone.
21. post. trin 1778 8. november jordet Mikkell Axelsens søn Hendrik Peter, 5 uger gl.**
- J. Jens Mikkelsen f. 1782 døbt 27. februar båret af fru Ladorph.
Faddere: Jens Axelsen, unge Hans Jensen, Jens Christensen og Hans Hansens kone.
Jens var hjemme hos forældrene ved folketællingen 1. juli 1787 og i lægdsrullen for Holbæk amt, gruppe 1, lægd 30, 1792 - nr. 57 Jens Mickelsen f. i Nyckentved 8 år hjemme.**
- K. Frederik Mikkelsen f. 1784, død 1784.**

Altså var der kun 3 af de 11 børn der levede.

Med hensyn til gården, som familien boede på i flere generationer, så kan jeg sige, at den i den matrikel, der blev indført 1664 blev anført med hartkorn 6-3-0-0, og skovskyld ingen, men 1688 indføres en ny matrikel, der hviler på jordens bonitet og her får gårdene matrikelnumre.

Meget tyder på at matr.nr. 2 og nr. 3 har været en stor gård, der i 1688 er delt mellem 2 brødre nemlig Hans Andersen, der får nr. 2 hartkorn 1664 = 6-3-0-0 og 1688, hvor som nævnt man lader jordens bonitet være målt eller taxeret til 8-1-1-0 og skov 0-0-2-2, eller 8 tønner, 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 0 album, og skov 2 fjerdingkar, 2 album. (1 tønde = 8 skæpper, 1 skæppe = 4 fjerdingkar, 1 fjerd. = 3 album).

Matr.nr. 3 har Jørgen Andersen, hartk. 1664: 6-3-0-0. 1688 11-0-0-0, skov 0-0-1-1.

1688 ejes alle gårdene af Jørgen Parsbjerg.

Ved lægsrulleinddelingen 1724 (D.K. D127) er de 2 gårde igen blevet lige store. Nøkkentved

matr.nr. 2: Hans Hansen 9-4-2-1½ under lægd 54

matr.nr. 3: af Jens Jørgensens 8-2-3-1½ under lægd 54

samt under lægd 102 Jens Jørgensens 1-1-3-0

ialt 9-4-2-1½

Vi kan nu gætte på at Hans Hansen er søn af Hans Andersen og Jens Jørgensen er søn af Jørgen Andersen, hvilket var det almindelige, hvis der var sønner. Hans Hansen var 1724 lægdsmand for lægd 54. Samtlige gårde i Nøkkentved og Mørke byer hørte under Mørkegård gods.

Sandsynligt er det at Hans Hansen har haft en søn Niels Hansen, hvis enke Mikkel Axelsen har giftet sig med eftersom deres 1. barn bliver døbt Niels, derefter Axel efter hans far og endelig Hans efter hendes far. Det er den rigtige navnefølge efter gammel skik. Med hensyn til forbindelsen mellem matr.nr. 2 og 3 se ane nr. 32-33.

I nabosognet Holmstrup ligger en lille landsby, der hedder Axelholm, måske har Axelsønner givet navn til den. Det kunne være morsomt at undersøge det nærmere. Hvor gammel er navnet?

66. Jeppe Jensen

f. 1738 i Skamstrup sogn
død 1778 i Skamstrup sogn
viet 1771 til

67. Birthe Jensdatter

f. ca. 1741
død 18.. i Skamstrup

Ifølge Skamstrup kirkebog. Dom. Secunda post Epiphania 1739 (18. januar) havde Jens Ibsen af Skjellingsted et barn til dåben kaldet Jeppe, som Rasmus Nielsens hustru af Bennebo holdt over dåben.

Faddere vare Jens Pedersen, Peder Ibsen, Lars Knudsen, Anders Jenssøn og Frands Rasmussen af Bennebo. Her skal lige nævnes, at navnene Jeppe og Ib bruges i flæng på Sjælland især blandt drenge og mænd, således kan Jeppes sønner kaldes Ibsen. Jeppe var det ældste af 6 søskende (et dødfødt barn var kommet til verden 19. januar 1738).

Jeppes mor hed Ellen Andersdatter og var faderens 2. hustru af 3. Men selv om denne 3. hustru giftede sig igen efter Jens Ibsens død, endte det alligevel med at Jeppe fik gården, hvilket fremgår af følgende: Bjergby gods fæsteprotokol 1719-1819 folio 114. (Landsarkivet) Fæstebrev til gårdmand Jeppe Jensen af Schillingsted No. 20, Chr. 7. fire og tyve skilling. Nr. 36 og 17 = 96 og 17 Anno 1771.

Mette Regine Christensen, salig Cancelliråd Johan Henrich Neergård til Bjergbygård gør alle vitterlig, at have stæd og fæst, ligesom jeg herved stæder og fæster til ungkarl Jeppe Jensen en mig tilhørende bondegård beliggende udi Schamstrup sogn, Schillingsted by, som Ole Jensen formedelst restancers pådragelse er frasat. Samme gård, der står for hartkorn efter ny landmålings matrikel (= 1688) ager og eng 3-5-3-0 samt skovskyld 3 fdk. 2 alb, bemeldte Jeppe Jensen sin livstid udi fæste må beholde på følgende conditioner:

1. At han årlig rette tider og stæder svarer og erlægger alle kgl. skatter og contributioner, det værer sig ordinære eller extraordinære, som nu er eller herefter allernådigst påbuden vorder, som leveres til hvert års Mortensdags landgilde og hoveripenge 13 rd. 5 mark og 1 td. 4 skp. havre, samt forretter hvert år 1 kørende Kjøbenhavner Rejse med bæst, når han derom bliver tilsagt, hvormed han skal være befriet for videre hoveri.
2. Og da han ved tiltrædelse haver annammet, modtaget gården udi forsvarlig bygningsstand og tillige modtaget den udfordrede besætning, nemlig 2 vogne, 1 hest og 4 plag bæster, samt sæde- og fødekorn, så er han også pligtig til enten ved dødsfald eller fratrædelse samme at tilsvare.
3. Holder gårdens bygning og besætning stedse udi forsvarlig stand, så samme alle tider kan udstå uvildige mænds syn, gårdens jorder forsvarlig dyrker, dem ei udholer eller til andre bortlejer eller sælger, men selv på lovlig måde at gøre sig til nytte. Så skal han også holde gårdens tilhørende skovporter i forsvarlig hov og tilsyn, så at intet deraf, det værer sig over- eller underskov, vorder hugget uden foregående udvisning af herskabet, såfremt han ej selv derfor vil anses efter loven og forordningerne. I øvrigt rette og forholde sig efter hans kgl. majestæts allernådigste lov og forordning. Er mig som sit herskab, eller hvem der på mine vegne over samme haver at befale, hørig og lydlig, alt under dette fæstes for- tabelse.

Til indfæstning er ej noget betalt. Dette til bekræftelse under min hånd og hostrykte segl- mærke.

Mette Regine sal. Neergårds (L.S.)=loco sigilli=på seglets plads.

Originalen, hvoraf dette er ligelydende genpart, blevet modtaget og hermed reserveres og tilforpligtede mig i alle måder at efterkomme og holde samme ligesom jeg og tilstår at have annammet indbudne gård med bygning, besætning og alt efter fæstebrevets indhold og derfor kvitterer.

Datum ut supra (=som ovenfor) Jeppe IIS Jensens navn.

Monrad.

Gården, som Jeppe Jensen overtog havde været hans fars gård, men var overgået til stedfaderen. Se nærmere herom under beskrivelse af gården.

Samme år, som Jeppe Jensen overtog gården må han være blevet gift med Birthe Jensdatter, men vielsen er ikke fundet i Skamstrup kirke. Birthe kunne være datter af skovfoged i Viinhuset Jens Nielsen. Han var fadder til deres 2 første børn, men det må undersøges nærmere.

Mange år varede Birthes og Jeppe Jensens ægteskab ikke. Ifølge Skamstrup kirkebog blev gårdmand i Skjellingsted Jeppe Jensen den 27. januar 1778 begravet 39 år, 5 uger. Årsag: Drukne i Åmosen.

Og 2. februar 1778 blev ifølge kirkebogen trolovet Lars Eliassen og enke Birthe Jensdatter af Skjellingsted.

En eller anden vil måske tænke, at Birthe nok ikke har gjort meget ud af sin 1. mand, siden hun kunne trolove sig mindre end 1 uge efter hendes mand blev begravet, og hertil kom, at man på den tid ikke kunne gifte sig igen, før man var sikker på, at man ikke var gravid med sin 1. mand. Men i tilfældet her kan man såmænd godt få indtryk af, at Birthe slet ikke er blevet spurgt. Forklaring får vi i Bjergbygård gods fæsteprotokol 1719-1819. 1778 Manasses Monius Müller, kgl. majestæts krigsråd og Herre fæster til ungarl Lars Eliassen, barnefødt i Skamstrup sogn, den gård i Skjellingsted Jeppe Jensen fradøde hartkorn 3-5-3-0, skovskyld 0-0-3-2 beholder gården for livstid på følgende conditioner:

1. Ægter han den afdøde Jeppe Jensens enke Birthe Jensdatter. (Det øvrige = Jeppe Jensens fæstebrev).

Lars Eliassen var søn af Elias Eliassen, hvis enke Maren Olesdatter Chr. Himmelfartsdag 1803 blev begravet i Skamstrup, 80 år gammel.

Ved folketællingen 1787 1. juli fra Skjellingsted, Skamstrup sogn boede Birthe og Lars Eliassen her som 2. familie. De havde Jappes 2 børn samt Lars' 2 børn hjemme samt 1 tjenestekarl. Her står de som gårdfolk, han 49 år, hun 46, men ved folketællingen 1801 er de flyttet fra gården og angives som indsiddere, han som 69 år, hun 60 år.

De 2 Birthe og Lars Eliassens død er ikke fundet, måske heller ikke søgt?

Birthe og Jeppe Jensen fik i deres ægteskab 5 børn:

A. Ellen Jeppesdatter f. 1772, døbt 15. marts = ane nr. 33.

B. Karen Jeppesdatter f. 1773, døbt 11. juli båret af Niels Hansens kone ibid.

Faddere: Gårdmændene Mads Larsen og Niels Hansen, skovfoged i Viinhuset Jens Nielsen, gårdmændene Peder Nielsens kone og Mickel Poulsens enke, alle af Skjellingsted.

8. post. trin 1773 (1. august) begravet gårdm. i Skjellingsted Jeppe Jensens datter Karen, 3 uger gammel.

C. Karen Jeppesdatter f. 1774 døbt 7. august båret af Niels Hansens kone.

Faddere: Gårdmændene Mads Larsen, Knud Larsen, Peder Nielsen, Hans Larsen og husmand Thomas Ibsens kone, alle Skjellingsted.

Karen var hjemme på gården ved folketællingen 1787.

D. Mette Jeppesdatter f. 1776 døbt 1. september frembåren af Peder Niensens kone.

Faddere: Gårdmændene Jesper Jensen, Peder Nielsen og Lars Hansen, Knud Larsens og Mads Larsens koner.

15. september 1776 begravet gårdmand Jeppe Jensens datter Mette af Skjellingsted, 16 dage gammel.

E. Mette Jeppesdatter f. 1777, døbt 14. september frembåren af gårdm. Lars Hansens kone.

Faddere: Gårdmand Lars Hansen, husm. Carl Carlsen, gårdmand Peder Nielsen og Jesper Jensens kone.

14. post trin 1779 (5. september) begravet gårdmand i Skjellingsted Lars Eliassens sted-datter Mette 2 år.

Birthe Jensdatter fik 2 børn med Lars Eliassen

Jens Larsen f. 1779, døbt Dom. Misericordia (18. april) båret af Hans Eliassens kone i Skamstrup.

Faddere: Gårdm. Lars Hansen, husm. Mads Nielsen og Lars Jørgensen, gårdm. Knud Larsen og Peder Nielsen kone. Alle af Skjellingsted.

Elias Larsen f. 1783, døbt 2. søndag i fasten (16. marts) båret af sognefoged Hans Eliassens kone.

Faddere: Jens Eliassen af Bennebo, Elias Eliassen og Anders Jensen af Skamstrup, Søren Smed af Ulkestrup og Søren Larsen af Skjellingsted.

Gården som Jeppe Jensen var fæster af kender vi tilbage til den blev genopbygget, måske omkring 1710. Det fremgår af følgende fra Bjergbygård Gods fæsteprotokol 1719, da Kongen påbød at alle godser skulle føre fæsteprotokol og give fæsteren et tilsvarende brev.

23. april 1719: Såsom Poul Mickelsens gård udi Schillingsted for nogle år siden ved ulykkelig ildebrand blev afbrændt og hans fæstebrev ved samme tid forkomme. Thi efter anledning af kgl. allernådigste forordning af 23. januar 1719 stæder og fæster jeg til Poul Mickelsen, den hans påboende gård hartkorn 3-5-3-0 og svarer årlig landgilde: Smør 1 fjerding, hafre 1 td. og 4 skp., 1 lam, 1 høne, gives årlig for landgilde og hoveri: Havre 1 td., 4 skp. samt 1 københavnerrejse årlig. I. Adolf de Clenqve.

Ifølge Skamstrup kirkebog blev Povel Mickelsen begravet 1730; til kirken blev betalt 2 mark og 8 skilling.

Bjergby gods fæsteprotokol 1719-1819 år 1730.

Hans kgl. may. til Danmark og Norge p.p.

General Leütnant ved Infanteriet. Jeg Albrecht Phillip von Eynden til Frydendal og Bjergby gods, ridder. gør hermed vitterlig, at have stædt og fæst, såsom jeg og hermed stæder og fæster til Jens Ibsen soldat under hr. captain Barnes compagni (=ane 132) den gård i Schillingsted by som Poul Mickelsen sidst beboede og fradøde, hartkorn ager og eng 3-5-3-0 skov 0-0-3-2, hvilken gård med ald dens tilliggende bemeldte Jens Ibsen skal nyde bruge og beholde sin livs tid på efterskrevne conditioner.

1. Svarer og betaler osv.
2. Holder gården osv.
3. I stedet for landgilde osv.

Betaler af 2 terminer hver Mickelsdag og hver påske 20 slettedaler, 3 mark, samt hver Mortensdag 1 td. 4 skp. havre, item kører han mig 1 gang årlig til Kbh. Frydendal maj 1730.

16. juni 1730 blev Jens Ibsen og Karen Olesdatter salig Povl Mickelsens trolovet og 24. post trin 1730 blev de gift.

November 1735 blev Jens Ibsens hustru begravet og 3. advent 1735 blev Jens Ibsen og Ellen Andersdatter trolovet. Vielsesdato ikke anført. Ellen Andersdatter døde 1746, begravet 4. november 1746 = ane 133.

Herefter giftede Jens Ibsen sig 3. gang, men hans 3. kones navn kendes ikke, men da Jens Ibsen døde 1752, blev gården af Christian Teilmand til Bjergbygård fæstet til Oluf (Ole) Jensen på bl.a. den betingelse at han giftede sig med Jens Ibsens enke, hvad han så gjorde, og fik mange børn med hende, bl.a. Jens Olesen 1760, Anna Cathrine 1762, Niels 1764, Ellen Kirstine 1765 og Jens 1767 og det var så 1771 Ole Jensen blev frasat gården på grund af restancer og Jeppe Jensen ungkarl, der overtog den, og Jeppe var som nævnt søn af Jens Ibsen og Ellen Andersdatter, der med Jens Ibsen fik børnene: 1 dødfødt barn 19. januar 1738.

132A Jeppe Jensen døbt 18. januar 1739 = ane nr. 66

132B Maren Jensdatter f. 1740 døbt 26. december. Degnens kone bar. Faddere: Anders Andersen (nok Ellens far eller broder) Anna Andersd., Bodil Peder Ibsen, Michael Povelsen og Jens Larsen, alle Skjellingsted.

132C Niels Jensen f. 1743 døbt 20. januar båret af Anders Nielsens hustru. Faddere: Anders Jensen og søn Niels af Schillingsted, Jens Andersen og Povel Sørensens datter af Skamstrup og Frands Rasmussens datter af Bennebo.

132D Mette Jensdatter f. 1745, døbt 31. januar båret af Anders Jensens hustru. Faddere: Niels Jensen af Skamstrup, Anders Nielsen, gl. Anders Hansen, Hans Jensen, Bodil Larsd. og Marie Madsd. Alle af Skjellingsted.

132E Peder Jensen f. 1746, døbt 8. maj båret af Anders Jensens hustru. Faddere: Jens Pedersen, Knud Lauritsen, Hans Andersen, Jens Jespersens og Anders Nielsens koner.

132F Anna Jensdatter f. 1748, døbt 14. januar båret af gl. Anders Jensens hustru. Faddere er opført under et for de 3 børn, der blev døbt den dag.

Hvis den Peder Ibsen, der er fadder til Jens Ibsens 2 ældste børn, Jeppe og Maren, er broder til Jens Ibsen, så hedder deres far Jep Nielsen, idet Peder Ibsen ifølge fæstebrev fæster sin fader Jep Nielsens gård i Schillingsted hartkorn 3-6-0-2, og Jep Nielsen er så = ane nr. 264.

68. Ole Jensen

f. ca. 1727

død 1791 i Mørke sogn

viet 4. december 1763 i Mørke kirke til

69. Anne Ibsdatter

f. 1738 i Mørke sogn

død efter 1801 i Undløse sogn

Om Ole Jensens herkomst ved jeg intet, men han skal efter angivelser været f. 1727-1731. Måske kan jeg ved nærmere undersøgelser af mine samlinger finde frem til hans forældre.

Første gang han optræder i mit kartotek er 1763 i Mørke kirkebog, hvor følgende er indført:
Vi underskrevne som forlovere for fæstemanden Ole Jensen og fæstevinden Anne Ibsdatter, så at vi efter forordningen skal holde præsten fri for al ansvar og i alle mulige måder derfor stande til rette.
Backerup 21. oct. 1763. Søren Rasmussen Henrik Jensen

Viet 2. advent 1763 (4. december).

Anne Ibsdatter var født 1738 og døbt 21. post trin (26. oktober) i Mørke kirke, som Jep Ibsens datter af Bagrup = Backerup, nu Bakkerup. Faddere ved dåben var: Hans Niensens kone af Nykentved, Chr. Madsen af Nykentved, Chr. Rasmussen af Bagrup og smedens kone af Mørke.

1762 8. august fik Anne Ibsdatter døbt sit uægte barn Jens fra Backerup. Karen Clausd. fra Ølkestrup bar. Faddere: Maren Johannis, Lars Christensen, Hans Ibsen, Jeppe Ibsen, alle af Backerup. Ved dåben blev udlagt til barnefader Christen Nielsen, en gift mand i Ventede. 13. post trin 1762 (5. september) begravet i Mørke Anne Ibsdatters uægte barn i Backerup kaldet Jens.

Anne Ibsdatter og Ole Jensen boede de første år, de var gift i Backerup, hvor Anne var født, og i de Oederske Efterretninger 1771 fra Holbæk og Frederiksborg amter bind VI (R.K. 352,40) findes Backerup by, Mørkiøb sogn. Her er alle ægtepar og enker anført, og her findes kun en Ole Jensen, han angives som gårdmand, 40 år, gift 1. x, hans hustru 32 år g. 1. x. (Konens navn angives aldrig som andet end hustru eller enke).

Ole Jensen må, som vi ser af og til, på en eller anden måde, måske på grund af gæld, have mistet retten til sin gård, for da det yngste barn bliver født 1782 er han blevet husmand i Nøckentved, hvilket også fremgår af folketællingen 1. juli 1787 fra Nøckentved by, Mørke sogn, der viser følgende:

Ole Jensen 60 år g. 1. x, husmand og hakkelse-skærer

Anne Ibsdatter 47 år g. 1. x, hans kone

Jens 8 år, Niels 6 år, Bodil 14 år, Ellen 10 år, deres fællesbørn.

I Hartkornsspecifikationerne 1788-94 (R.K. 313,18) Nøckentved by, Jordløse huse bl.a.

1. Ole Jensen. Tilhører Knabstrup gods.

Ved folketællingen 1. februar 1801 finder vi i Nøckentved kun Peder Nielsen 31 år, husmand med jord, daglejer Ellen Olesdatter 23 år, hans hustru, begge i 1. ægteskab, Ole Pedersen 5 år, Bodil 3 år, deres børn.

Ole Jensen døde i september 1791 og ifølge Knabstrup godsarkivs skifteprotokol side 354 mødte 24. september 1791 S.T. (=salvo titulo=med forbehold angående titlen) hr. inspektør Rmd. Lunn til Knabstrup ved fuldmægtig Johannes Danholm Jullinge med 2de vitterligheds- og vurderingsmænd, nemlig Niels Johansen smed af Vendet og Chr. Nielsen af Kragerup i Nøckentved hos afdøde Ole Jensen, for at registrere og vurdere til lovlig skiftebehandling efter afdøde mellem enken Anne Ibsdatter og deres i ægteskabet avlede børn som er: En søn Anders

Olsen 24 år, en dito Mads Olsen 22 år, Jens Olsen 11 år, Niels Olsen 8½ år, 1 datter Bodil Olsd. 17 år og Ellen Olsd. 13 år.

Ved forretningen var til stede på samtlige børns vegne Søren Steensen i Dyrhavehus, såvel som de 2 ældste sønner Anders og Mads, såvel som enken Anne Ibsdatter, og blev da herom tinget som følger.

Herefter optegnes hver lille ting i huset, der bestod af 1 stue, 1 kammer og 1 køkken. Værdien af det hele beløb sig til 16 rd. 10 skilling. Af dyr var der 1 gås og 1 gase.

Da enken til sidst ikke vidste videre at angive til boets indtægt, blev skiftet hensat til nærmere behandling.

(Boets indhold findes i familiearkivet).

Skifteprotokollen side 357. Skiftet sluttes efter husmand Ole Jensen 1791 14. oktober i Nøckentvedhus. Til stede var enken med Laugværge gårdm. Peder Ibsen i Backerup og skovfoged Søren Steensen i Dyrhaugehus på børnenes vegne.

Boets indtægt kuns ialt 16 rd. 10 skilling. Deraf skulle og alle ene udredes alle begravelsesomkostninger og en del anden gæld. Men denne fattige enke skulle endog heraf forskaffe sig og små børn føde og klæder ligesom og tilsvare brystfældigheder 9 rd. 3 mark af huset, som af medlidenhed blev hende tilladt at forblive i endog med afslag i husafgiften, samt eftergivelse af brystfældigheden at erstatte. Hvorfor det er klart at intet for børnene kan blive at arve, og at de voksne børn og enkens slægtninge måtte endog være behjælpelig til underholdning for de mindste, som intet kan fortjene. Hvorfor dette skifte uden videre vidtløftighed blev sluttet. Stervboet (=dødsboet) ut supra Anna AID Ibsdatter, Peder PIS Ibsen, Søren STS Steensen. Til vitterlighed: I. Danholm, Chresten CNS Nielsen, Anders APS Pedersen.

I forhold til mange andre blev Anne Ibsdatter behandlet særdeles mildt, men det har nok været svært for de voksne børn at forsørge hende og hjemmевærende børn, så da de 2 mindste døde 1794 er Anne eller Ane Ibsen, som hun oprindelig blev døbt sikkert flyttet til sønnen Mads (ane 34) der giftede sig 9. januar 1795. Hos ham bor hun ved folketællingen 1. februar 1801 i Tømmerup i Undløse sogn (se ane 34). Hendes død er ikke fundet, men det kan være hende den Ane Jeppesdatter, der dør 13. juni 1819 som afgangne skomager Hans Olsens enke i Undløse 77 år.

Anne Ibsdatter og Ole Jensen fik 10 børn:

A. Jens Olsen f. 1764 i Backerup, døbt i Mørke 1. juli som Ole Jensen Dragons søn af Backerup. Karen Ibsdatter fra Ulkestrup bar ham.

Faddere: Anders Pedersen, Jep Ibsen, Søren Rasmussens kone, alle Backerup og Peder Madsen af Tveden. Jens må være død før 1780.

B. Bodild Olsdatter f. 1766 i Backerup, døbt 10. august i Mørke, båret af Chr. Pedersens kone Inger fra Skamstrup.

Faddere: Hans Ibsen, Peder Nielsen, Anders Larsens, Anders Pedersens og Peder Jensens koner i Ventede.

Bodild sandsynligvis død før 1774.

C. Anders Olesen f. ca. 1767 i Ventede. Er nævnt i skiftet efter faderen, og i lægdsrulle for Mørke sogn, gruppe 1, lægd 30 1792 nr. 97, 24 år, 61½ tomme, ophold i Holbæk, landsoldat, ansat ved Artillerikorpsset.

D. Mads Olesen f. 1768 døbt 7. august i Mørke = ane. nr. 34.

- E. Niels Olesen f. 1771, døbt 13. januar i Mørke, båret af Andreas Pedersens hustru i Ventedede.
Faddere: Anders Eriksen, Niels Jensen, Lars Christensen, Søren Rasmussens kone og Jens Ibsens datter. Død som lille.**
- F. Niels Olsen f. 1772 i Backerup, døbt 24. maj i Mørke båret af Zidse Chrestensdatter på Knabstrup.
Faddere: Jep Ibsen, Anders Larsen, Gillings kone og Sven Rasmussens og Anders Pedersens koner.
Nok død som lille, før 1782.**
- G. Bodil Olesdatter f. ca. 1774. Nævnt i skiftet efter faderen som værende 17 år.**
- H. Ellen Olesdatter f. 1777 i Backerup, døbt 22. juni i Mørke. Chr. Pedersens kone i Ventedede bar hende.
Faddere: Niels Jensen, Niels Christensen, Mogens Pedersen og Anders Pedersens kone.
Ellen er hjemme 1787 og 1791. Da bor familien i Nøckentved, hvor også Ellen bor 1801 med mand og børn (se ane 68). Ellen blev gift omkring 1795 med Peder Nielsen, husmand, født. ca. 1770. 1801 havde de 2 børn:**
- 1. Ole Pedersen f. ca. 1796.**
 - 2. Bodil Pedersdatter f. ca. 1798.**
- I. Jens Olesen f. ca. 1779 i Dramstrup ifølge lægdsrullen 1792, gruppe 1 lægd 30 Mørke sogn ophold i Backerup. Han var hjemme 1787 og nævnt i skiftet efter faderen; men han døde 21. maj 1794 ifølge lægdsrullen.**
- J. Niels Olesen f. 1782 i Nøckentved, døbt 20. oktober i Mørke, båret af Peder Ibsens kone i Backerup.
Faddere: Peder og Jørgen Ibsen, Hans Ibsens og Mickel Bødkers koner.
Ifølge lægdsrulle, lægd 30, Mørke sogn 1792 nr. 100 Ole Jensens Niels f. i Nøckentved, hjemme 1793 nr. 100 - ny nr. 81 ligeledes.
Død ved Sessionen 1795.**

70. Christen Rasmussen

f. ca. 1749 i Stigs Bjergby
død 1836 i Stigs Bjergby
viet 1772 i Stigs Bjergby til

71. Anne Cathrine Pedersdatter

f. 1742 i Stigs Bjergby
død 1802 i Stigs Bjergby

Christen Rasmussen blev født ca. 1749 sandsynligvis i Stigs Bjergby, idet hans far senere flyttede til Jyderup, hvor han Rasmus Christensen måske var født. Christen Rasmussen finder vi nævnt første gang med sikkerhed 31. januar 1772 i Stigs Bjergby, da følgende indføres: Vi underskrevne caverer herved som forløsningsmænd for fæstemanden Christen Rasmussen og pige Kathrine Pedersdatter, at de ere hinanden ubeslægtede og fri for ægteskabsløfte til andre, så de frit kan indgå ægteskab med hverandre, ligesom vi i alle måder holder præsten fri for al ansvar efter kgl. lov og forordning. Rasmus Christensen, Peder Eriksen.

Vielsen foretaget 15. november 1772.

Alt for godt gik det ikke det nygifte par i årene efter, hvilket fremgår af Bjergby gods fæsteprotokol: 10. januar 1774 Mette Regine Christens sl. J.H. Neergårds fæster til Christen Rasmussen en gård udi Sties Bjergby sogn og by, som hans fader tilforn har haft og afstået til sønnen. Hartkorn 6-3-3-1 1/20. Landgilde: Byg 5 td. havre 3 td. smårædsel: 1 lam, 1 gås, 2 høns og 20 æg osv.

Samme sted 9. januar 1781: Manassas Monrad kgl. May. krigsråd fæster til Christen Rasmussen 1 hus i Bjergby, tilforn beboet af Anders Andersen, som blev gårdfæster, som fra samme er flyttet. Afgift 3 rd. 2 m. 6 arbejdsdage på egen kost årlig, når forlanges. Holder huset i god stand, og ikke opsætsig osv.

7. januar 1781 får Anders Andersen fæste på den gård, som Christen Rasmussen formedelst restance pådragelse og gårdens bygninger og kreaturers ødelæggelse og ruin blev frasagt og afstået har. Hartkorn 6-3-3-1 1/20.

På den tid var den sjællandske bonde endnu vorned, og herremanden kunne til enhver tid frasige ham hans gård, men her lyder det som Christen Rasmussen har passet sin fars gård dårligt, og derfor blev han nu husmand. Ved folketællingen 1. juli 1787 bor han da også som bonde og husmand i Bjergby, 38 år og 1. gang gift. Hans kone Anne Pedersdatter er 46 år og 1. gang gift, 3 børn hjemme.

Hans kone hed Anne Cathrine Pedersdatter og var født 1742, døbt 4. november i Stigs Bjergby, båret af præstekonen.

Faddere: Niels Pedersens søn Claus, Ole Larsen, Peder Skomagere og Peder Skræders koner i Bjergby.

Hendes far hed Peder Erichsen født 1695 = ane nr. 142, men hendes mors navn er ikke nævnt, men hun var født 1697. Anne Cathrines farfar hed Erich Hansen = ane nr. 284 (se senere).

I Hartkomsspecifikationerne 1788-94 (R.K. 313,18) finder vi Christen Rasmussen under Bjergbygårds gods som jordløs husmand, og folketællingen 1. februar 1801

Christen Rasmussen 52 år g. 1. x jordløs husmand og daglejer

Anne Cathrine Pedersd. 57 år g. 1. x hans kone

Karen Madsdatter 6 år, datterdatter (= ane nr. 17)

Anne Cathrine Pedersdatter døde august 1802 som husm. Chr. Rasmussens kone af gammel Bjergby. Begravet 24. august 60 år gammel.

31. december 1802 blev foretaget registrering og vurdering efter Chr. Rasmussens ved døden afgangne hustru Ane Cathrine Pedersd. til videre skifte og deling mellem enkemanden og hans med den afdøde sammenavlede børn som er

1 datter Kirsten Christensdatter gift med Chr. Pedersen i Nøkkentved

1 datter Ane Christensdatter 26 år gl.

1 datter Ellen Christensdatter 23 år gl.

1 søn Peder Christensen 21 år gl. og passerede da således som følger (ikke afskrevet).

Børnenes formynder: Hans Jensen og enkemanden Christen Rasmussen. Vitterlighedsvidner: Jens Olsen og Mads Jensen. Forevist på Amtsstuen 26. januar 1803.

4. februar 1803 blev enkemanden Christen Rasmussen af Gammel Bjergby trolovet med pigen Kirsten Andersdatter av Værreberghuset i Mørkjøb by. Forlovere var Anders A:N. Nielsen, husmand og pigens fader, Niels Olsen N:O., husmand i Gl. Bjergby.

Vielsesdatoen er ikke fundet.

6. maj 1804 blev begravet Christen Rasmussens hustru med dødfødt søn. Hun var 38 år gammel.

20. maj 1804 mødte undertegnede i anledning af enkemand og husmand Christen Rasmussen af Gl. Bjergby og enke-kone Anne Nielsdatter af samme by deres forlovelse til påfølgende ægteskab osv.

Lars Pedersen og Hans Jensen, husmænd i Gl. Bjergby.

Vielsesdato ikke af skrevet.

Anne Nielsdatter døde 13. maj 1822 og blev begravet 19. maj som husmand Chr. Rasmussens kone heri byen, 73 år.

Christen Rasmussen døde 4. marts 1836 og blev begravet 8. marts som fattiglem i Bjergby 92 år gammel.!

Ane Cathrine og Christen Rasmussen fik 6 børn:

A. Anna Christensdatter f. 1773 døbt 14. marts båret af Niels Hansens kone Ingeborg.

Faddere: Peder Nielsen, Lars Sørensen, Niels Pedersen og Hans Ibsens og Anders Hansens koner.

Anna døde som lille, før 1776.

B. Kirsten Christensdatter f. 1774, døbt 29. maj = ane nr. 35.

C. Anna Christensdatter f. 1776 døbt 6. marts, båret af fru Lønberg.

Faddere: Jens Holm, Hans Povelsen, Anders Ibsen og Hans Ibsens kone.

Anna er hjemme 1787 og nævnes 31. december 1802 i skiftet efter moderen.

D. Peder Christensen f. 1778, dåb sat til 3. maj. Karen Pedersdatter hos præsten skulle bære og fadderne indskrevet i kirkebogen, men alt er overstreget, og i stedet er skrevet: Dødsdag.

E. Ellen Christensdatter f. 1779, døbt 24. maj i Stigs Bjergby, pinsedag, jomfru Ide Lønberg bar hende.

Faddere: Søren Sørensen, Johan Holms kone, Hans Ibsens kone og Rasmus Christensens kone.

Ellen var hjemme 1787, og nævnes i skiftet efter moderen 31. december 1802, var da ugift.

F. Peder Christensen f. 1782, døbt 23. oktober båret af Knud Nielsens kone.

Faddere: Hans Frandsen, Peder Nielsen, Jeppe Jensen og Niels Eriksens kone. Peder nævnes i skiftet efter moderen 1802 31. december.

72. Lars Pedersen

f. ca. 1709 i Skuldelev?
død 1785 i Skuldelev
viet før 1740 til

73. Karen Larsdatter

f. ca. 1707
død 1788 i Skuldelev

Karen Larsdatters og Lars Pedersens dåb kan ikke findes, hvis de er født i Skuldelev, fordi kirkebøgerne brændte med præstegården 24. februar 1737, men fra da er de bevaret, selv om den brændte igen 30. maj 1841.

Når Lars Pedersen alle steder benævnes Fri Lars Pedersen, så betyder det, at han ikke er vorred eller stavnsbunden. Fra de Oederske Efterretninger (R.K. 352,40) ses under Skuldelev sogn og by: 1771

21. Fri Lars Pedersen, bonde, 62 år gift 2. x.

Hans kone 63 år, gift 1. x.

Det første af Karen og Lars Pedersens børn, der er fundet i kirkebogen er døbt 1741, men de er ikke gift i Skuldelev efter 1737, og da Lars Pedersen har en søn, der er født 1735. Man må da tænke at denne søn er af 1. ægteskab, og at han så måske er gift med Karen i et af nabosogne.

Lars Pedersen døde 1785, begravet 4. september som sognefogedens fader 77 år gammel (se 72 F).

Karen Larsdatter var hos sønnen 1787 og døde 1788, begravet 18. februar som enke Karen Larsdatter, 82 år.

Karen og Fri Lars Pedersen fik mindst 6 børn, men

A. Jens Larsen f. ca. 1735, konfirmeret 1752, 1. søndag efter påske, som Fri Lars Pedersens søn, 17 år, er måske fra hans 1. ægteskab.

B. Mette Larsdatter f. 1741 døbt 3. april som Laurs Pedersens og Karen Larsdatter i Skuldelev by, deres datter båret af Degnens hustru Bertha Villadsdatter.

Faddere: Ole Pedersen, Lars Andersen og Rasmus af Torp, Karen Jensdatter og Mette Hansdatter.

C. Peder Larsen f. 1742 døbt 2. december båret af Anna Laurs Andersens i Skuldelev.

Faddere: Ole Pedersen, Laurs Andersen, Jens Rasmussen, Ellen Jens Håbersens og Ingeborg Nielsdatter. Død som lille.

D. Peder Larsen f. 1744 døbt 30. august = ane nr. 36.

E. Karen Larsdatter f. 1747 døbt 19. februar båret af Lars Laursens hustru.

Faddere: Ole Pedersen, Peder Hågensen, Jens Rasmussen, Dorthe Hansdatter, Anna Nielsdatter.

F. Anders Larsen f. 1748, døbt 13. marts, båret af Lars Laursens hustru af Øsby (=Østby).

Faddere: Lars Hansen og Anders Pedersen, begge Skibby, Ole Pedersen, Sidse Larsdatter og Mette Niels Wind.

Ved folketællingen 1. juli 1787 boede familien i Skuldelev.
Anders Larsen 40 år enkemand 1. x, sognefoged og gårdmand.
Hans 3 børn f. i ægteskabet og 1 barn uægte.
Peder Larsen 43 år, ugift, hans broder.
Karen Rasmusdatter 26 år, Margrethe Pedersd. 23 år, tyende
Karen Larsdatter 80 år, enke 1. x, hans moder.
Anders Larsens og hans hustrus børn:

1. Lars Andersen f. ca. 1769 er hjemme hos faderen i Skuldelev 1787.
2. Lars Andersen f. ca. 1778 i Skuldelev.
3. Ole Andersen f. ca. 1782 i Skuldelev.
4. Benthe Andersdatter f. ca. 1785 i Skuldelev.

74. Friderich Johansen

f. 1719 i Krogstrup sogn
død 1786 i Krogstrup
viet 1745 i Skuldelev kirke til

75. Bodil Sørensdatter

f.
død 1758 i Krogstrup

Ifølge Krogstrup kirkebog blev Johan Friderichsens søn Friderich døbt 24. post trin. 1719 (19. november).

Bæremoder: Kirsten Niels Tolversen.

Faddere: Niels Nielsen, Lars Ibsen, Maren Mortensdatter og Coporal Bondisens kone i Dalby.

26. juni 1745 blev ifølge Skuldelev kirkebog trolovet i Onsved Friderich Johansen og Bodil Sørensdatter. Forlovere Johan Frideriksen og Hans Nielsen.

Viede i Skuldelev 30. juli 1745.

Hvor og hvornår Bodil Sørensdatter var født vides ikke. Hendes alder er ikke angivet ved hendes død, men hun har nok været på alder med sin mand. Hun døde 1758 og blev begravet 8. oktober som Friderich Johansens hustru i Ordrup. Samme år var deres yngste, Ane, født.

Skifte efter Bodil Sørensdatter findes indført i Svanholm skifteprotokol 31. oktober 1758. Da indfandt sig ridefogeden Niels Bager fra Svanholm sig hos husmand Friderich Johansen i Ordrup med tvende mænd Søren og Niels Børsting begge af Ordrup for at registrere og vurdere, hvis som forefandtes efter hans afdøde kone Bodil Sørensdatter, stervboet tilhørende, til skifte og deling mellem enkemanden og deres i ægteskabet sammenavlede børn, nemlig

1 søn Søren 12 år, Peder 3 år, 1 datter Sidse 10 år, Maren 5 år og Ane ½ år, og blev da forrettet således: Først registreret og vurderet således:

I stuen: 1 furbord 0-1-8 = 0 rigsd. 1 mark, 8 skilling. 1 gl. jernbunden kiste 1 rd., 1 fursengested med 2 stk. hørgarns omhæng og 1 kappe 5 mark, 1 gl. blåstribet olmerdugs dyne 4 m., 1 blådigtens do 3 m., 1 do hovedpude 0-1-8, 1 par blårlærreds lagner 2 m., 1 gl. stander sengested 4 sk., 1 gl. ulden dyne og pude 0-2-8, 1 blårlærreds lagen 0-1-8, 1 ølfjærding og 1 gl. dito 1 m., 1 jernlampe 6 sk..

I køkkenet: 1 jerngryde 4 m., 1 gl. malmpande 1 m., 1 kåberkjedel 2 rd., 1 spand og 1 strippe 6 sk.

I gården: 4 får a 0-4-8 = 3 rd., 1 gås 0-1-4 Summa 10-5-4.

Enkemanden blev tilspurgt om han vidste mere til stervboets fremme. Dertil svarede han: Nej, undtagen den salige kones gangklæder, som er 1 sort vadmel skjortel, 1 hvergarnsskjørt og 3 trøjer, som han tilbød at give børnene klæder af, hvorfor de ej heller blev vurderet. Videre vidste han ej at angive.

Dernæst er boets besvær og gæld således

Den på huset befindende brøstfældighed ansat til	6-4-0
angav enkemanden at være skyldig unge Hans Nielsen i Onsved	2-4-0
og til Niels Tolversen i Ordrup	1-3-0
	gjør 10-5-0

I øvrigt forpligtes enkemanden at give børnene de ovennævnte klæder efterhånden som de trænger til klæder, og holder skifteforretningen fri og kravesløs såvidt dette skifte kan vedkomme.

Stervboet i Ordrup, ut supra

Friderich FIS Johansen, Søren Børsting, Niels Børsting, N. Bager

Da skiftet var sluttet, begyndte forberedelserne til et nyt bryllup og 25. post trin. 1758 (12. november) blev enkemand Friderich Johansen af Ordrup og pigen Bodil Baltzarsdatter af Kyndby trolovet. Forlovere var Johan Friderichsen i Onsved og Peder Nielsen i Dalby. Copuleret 3. advent (17. december).

27 år varede dette ægteskab til husmand Friderich Johansen døde og blev begravet 1. søndag efter Hellig 3. Konger 1786 (8. januar). Læg mærke til at Friderich Johansens 1. barn blev født i Onsved; de 3 næste børn angives faderen som gårdmand i Dalby, men herefter fra 1753 er han husmand i Ordrup i Krogstrup sogn.

Hans 2. hustru Bodil Baltzarsd. var f. 1724 døbt 13. august, og datter af Baltzar Baltzarsen. Ved folketællingen 1787 boede hun alene som enke 1. x og almisselem.

Friderich Johansen og Bodil Sørens datter fik 7 børn:

- A. Søren Friderichsen** f. 1746, døbt 9. januar i Krogstrup båret af Sidse Jens Jensens kone.
Faddere: Christian Johansen, Herman Jochumsen, Sidse Madsd. og Kirsten Simonsd. Søren var 12 år ved moderens død.
- B. Sidsel Friderichsdatter** f. 1747 døbt 5. november i Krogstrup båret af Sidsel Jens Jensen.
Faddere: Hans Kudsk, Ole Pedersen, Jens Søfrensens, Lisbeth Knudsd. og Ane Jensd. Faderen gårdm. Fr. Johansen i Dalby.
Sidsel blev 19. september 1773 trolovet i Skuldelev med Jesper Jensen, viet 31. oktober, og hun døde 1775, begravet i Skuldelev 19. november hvorefter hendes mand blev trolovet 10. december med Karen Andersd. Viet 16. maj 1776.
- C. Peder Friderichsen** f. 1750 i Dalby, døbt 8. februar i Krogstrup båret af Chr. Hansens hustru i Dalby.
Faddere: Arvid Valentinsen, Erich Christensen, Peder Nielsen, Marie Simonsd. og Ellen Andersd. Begravet 15. februar 10 dage gl.
- D. Niels Friderichsen** f. 1751 i Dalby, døbt 25. marts i Krogstrup båret af Kirsten Peder Pedersen.
Faddere: Ole Nielsen, Søren Valentinsen, Peder Nielsen, Maren Simonsd. og Lisbeth Peder Søfrensens. Niels død før moderen, ikke nævnt i skiftet.
- E. Maren Friderichsdatter** f. 1753 i Ordrup, døbt 1. april i Krogstrup datter af husm. i Ordrup Fr. Johansen, båret af Anders Niensens kone.
Faddere: Hans Jensen, Erich Christensen, Lisbeth Christensd., Amalie Simonsd. og Maren Andersd. Maren blev gift med husm. Christopher Larsen. De fik døbt en søn Lars i Skuldelev kirke 30. oktober 1790 båret af madam Bugge.
- F. Peder Friderichsen** f. i Ordrup 1755 døbt 3. august i Krogstrup.
Faddere: Erich Christensen, Lisbeth Christensd. Niels Simonsen, Hans Andersen og Marie Andersd.
Peder Nævnt ved moderens død.

G. Ane Friderichsdatter f. 1758, døbt 29. januar i Krogstrup = ane nr. 37.

Med Bodil Baltzersd. fik Friderich Johansen 6 børn:

H. Niels Friderichsen f. 1759 i Ordrup, døbt 9. december i Krogstrup båret af Anders Tolversens hustru.

Faddere: Johan Friderichsen, Peder Nielsen, Ane Jensd. og Maren Nielsd.

Det var nok hans hustru Birthe Pedersd., der døde i Skuldelev 26. februar 1828, begravet 2. marts som aftægtsmand Niels Friderichsen hustru i Ulvig, 78 år.

I. Bodil Friderichsdatter f. 1762 i Ordrup, døbt 9. maj, båret af Lars Simonsens hustru.

Faddere: Hans Andersen, Chr. Johansen, Jens Sørensen og Karen Sørensdatter.

J+KHerman og Johan Friderichsen f. 1765 døbt 24. februar. Herman båret af Ane Dorthe på Svanholm, Johan båret af stuepigen Johanne på Svanholm.

Faddere: Jens Jensen, Peder Sørensen, Ole Nielsen og Maren Olesdatter. Palmesøndag 1765 (31. marts) begravet Friderich Johansens 2de sønner, 1 måned gl.

L. Stine Friderichsdatter f. 1766, døbt 9. november båret af Karen Svendsd.

Faddere: Peder Nielsen, Ole Pedersen og Zidsel Hendriksd. 16. november 1766 begravet husm. Friderich Johansens datter Stine 14 dage.

M. Jørgen Friderichsen f. 1769 døbt 30. april i Krogstrup båret af Svend Pedersens hustru i Dalby.

Faddere: Morten Tolversen, Niels Andersen og Maren Nielsdatter. 7. maj 1769 begravet Friderich Johansens barn i Ordrup, 14 dage gl.

Af Friderich Johansens børn med Bodil Baltzersd. levede altså kun de 2 ældste.

Bodil Baltzers mor døde 1738 begravet 12. januar som Bodil Jørgensd. I Svanholm skifteprotokol nævnes 1738 hendes børn nemlig Zidsel 18 år, Ane 16 år, Bodil 14 år og Maren 12 år. Intet at arve. Hendes far Baltzer og stedmoder blev begravet samme dag 12. maj 1743, faderen 58 år, stedmoderen kun 29 år. Intet nævnt om dødsårsagen.

76. Jens Christophersen

f. 1747 i Selsø sogn

død 1805 i Skuldelev sogn

viet 1768 i Skuldelev kirke til

77. Kirsten Philipsdatter

f. ca. 1743

død 1821 i Skuldelev sogn

Jens Christophersen blev født i Øsby (= Østby) 1747 og døbt i Selsø kirke 4. november som søn af Christopher Jensen og Else Christensdatter. Bæremoder var Maren Lars Larsen og fadere Lars Andersen, Hans Hansen, Anne Sofie Peder Christensens og Karen Christensdatter.

1768 24. post trin blev Jens Christophersen af Øsby trolovet i Skuldelev med Kirsten Philipsd. Forlovere var Knud Skrædder af Øsby og Philip Ernst af Skuldelev. Viet 27. december 1768. Kirsten Philipsdatter blev født ca. 1743 men er ikke døbt i Skuldelev, hvor det første af hans børn er fundet i kirkebogen 1747, kirkebogen begynder 1737, men vi ved at Kirsten var hans og hans hustru Maren Larsdatters barn, fordi Kirsten blev konfirmeret 1760 1. søndag efter påske, som hans datter, 16 år.

1725 var der i Køge en vagtmester ved oberst Schachs compagni, Philip Ernst, der fik 1 barn begravet, men da vores Philip Ernst skal være f. ca. 1709 kan det ikke være ham.

I de Oederske Efterretninger for Selsø sogn, Øsbye 1771 finder man som nr. 12 Jens Christophersen 24 år, bonde, gift 1. x, hans hustru 26 år, gift 1. x.

I folketællingen 1. juli 1787 for Skuldelev sogn og by bor

Jens Christophersen 43 år g. 1. x, inderste (= bor til leje)

Kirsten Phillipsdatter 45 år g. 1. x, hans kone

Johan og Mons 4 år, Johanne 7 år, deres børn

Folketælling 1. februar 1801 Skuldelev sogn og by

Jens Christophersen 54 år, gift 1. x, husmand med jordlod

Kirsten Phillipsen 58 år, gift 1. x, hans kone

Mogens Jensen 17 år, deres søn

Jens Christophersen døde i Skuldelev 1805 og blev begravet 12. juni som husmand, 55 år.

Kirsten Phillipsdatter døde 10. marts 1821 og blev begravet 16. marts som husmand Jens Christophersens enke.

Indsidder, 80 år gammel. (Læg mærke til hvor meget aldersangivelsen svinger. Det ser man tit.

Kirsten og Jens Christophersen fik i ægteskabet 6 børn:

A. Christopher Jensen f. ca. 1775. Hans dåb er ikke fundet i Selsø, og mærkeligt er det at forældrene bliver gift i julen 1768 men først får barn i 1775, men jeg kender ingen børn før 1775.

Christopher blev trolovet i Skuldelev 30. april 1803 og gift 20. juni med pigen Agathe Johanne Andersdatter, begge af Skuldelev. Forlovere var Anders Poulsen af Skuldelev og Jens Andersen af Bonderup Old. Skuldelev folketælling 1845 fortæller, at hun er født i Skuldelev og han i Selsø.

Christopher Jensen døde i Skuldelev 17. april 1849, begravet 27. april som aftægtsmand i Skuldelev, gift, død af alderdom, 73½ år gl.

3 børn kendes:

1. Kirsten Christophersdatter f. 31. maj 1804 døbt 1. juli.

Faddere: Anders Philipsen, Bente Villadsen og hustru, Ole Olesen og md. Brandt, alle Skuldelev.

2. Anne Christophersdatter f. 18. august 1808 døbt 18. september.

Faddere: Frk. Witzleben, jmf. Sinding på Sælsø, Ole Jensen, ungkarl Mogens Jensen og pigen Lisbeth Christophersd., alle Skuldelev.

3. Maren Christophersdatter f. 6. juli 1811 døbt.

Faddere: Ungkarl Christian Andersen, S. Nielsens enke, Hans Olsens kone af Lollikhus, Anders Philipsens datter af Skuldelev.

B. Lars Jensen f. 1776 i Øsby, døbt 21. juli båret af Otto Holgersens hustru.

Faddere: Just Smed, Niels Gudmundsen, Jacob Jensen og Lars Mathiasens hustru Inger Larsdatter.

Lars er ikke hjemme 1787, men i lægdsrulle 1799 findes Jens Christophersens Lars f. i Østby, 22 år, 63 tommer, tjent 4 år.

B. D.L.S. 99 d. 79. Nu amtspas, stille for sig 4 år, v. L. N. 213 med Kom. bevil. 27. april 1802 som landeværnsmand, amtspas afleveret 17/1803.

C. Agathe Johanne Jensdatter f. 1779 døbt 13. juni i Sælsø kirke, båret af madam Sinding hr. kammerherre Plessens.

Faddere: Andreas Mortensen, Lars Christophersen, Anders Phillipsen og Søren Phillipsens hustru (= Karen Christophersd. = 152C=154C-) alle af Skuldelev.

Agathe Johanne var hjemme 1787 men ikke 1801.

28. december 1805 viedes i Skuldelev kirke enkemand Ole Olesen og pigen Agathe Johanne, begge Skuldelev.

Forlovere: Jens Christophersen og Peder Ollesen af Skuldelev.

Af Ole Olesens børn kendes kun et (se fadder til 76 E1 1811), men han må nok være fra Ole Olesens 1. ægteskab. Fadder 1811 Ole Olesen og hustru og søn Ole.

D. Johan Jensen f. 1783 døbt 27. april = ane nr. 38.

E. Mogens Jensen f. 1783 døbt 27. april

F. Bendix Jensen f. 1783 døbt 27. april

Ifølge Sælsø kirkebog 1. søndag i påsken 1783 27. april døbt gårdmand Jens Christophersens og Kirsten Philipsdatter børn:

1 søn Johan båret af Madam Sinding

1 søn Mogens båret af Caren Andersdatter

1 søn Bendix båret af Madam Wulff.

Faddere var forvalter Vender, Sr. Breum, Sr. Møller, Sr. Petersen og Peder Jensen af Østby.

Bendix døde som lille, før 1787, hvor hans 2 tvillingbrødre kaldes tvillinger 4 år.

Johan og Mogens er begge med i lægdsrullen 1799 lægd 3, begge ophold i Skuldelev.

Mogens blev gift med Birthe Larsd. i Skuldelev.

De fik mindst 3 børn:

1. Niels Mogensen f. 1810, hjemmedøbt 20. december, i kirke 13. februar 1811.
Faddere: Ole Olesen og hustru og søn Ole, Anders Phillipsen, Johan Jensen, alle Skuldelev.

2. Anne Mogensdatter f. 17. februar 1815 i Skuldelev.
Faddere ved dåben bl.a. Johan Jensen.

3. Bodil Mogensdatter f. 30. oktober 1819, hjemmedøbt 1. november 1819 i kirke 2. januar 1820. Blandt fadderne husmand Johan Jensen, gårdmand Anders Phillipsen, husmand Niels Christensen og hustru, ungarl Ole Olesen af Skuldelev.

78. Knud

f.
død
viet

79.

f.
død

Om dette par ved jeg kun at de fik en datter Lisbeth Knudsdatter ca. 1778. I sognene hvor Lisbeth og Johan Jensen har boet findes ingen der hedder Knud og heller ingen fadder til deres børn hedder Knud, men under anerne 74-75 i Krogstrup nævnes som fadder til 74B 1747 en Lisbeth Knudsdatter. Hun kunne være mor til den Knud, der 1778 bliver far til Lisbeth, og der er jo ikke langt fra Sælsø og Skuldelev til Krogstrup, så måske er der en mulighed?

80. Anders Nielsen

f. 1737 i Ørslev
død 1814 i Ørslev
viet 1762 i Ørslev til

81. Sidsel Andersdatter

f. 1737
død 1815 i Ørslev

Anders Nielsen blev født 1737 i Ørsløf og døbt Dom. Palmarum (14. april) som Niels Mogensens søn af Ørslev. Anna Niels Nielsen, som er barnets møster bar ham.

Faddere: Villum Skomager, Hans Mogensen og datter Birthe, Karen Jacob Jensens og Kirsten Pedersd. tjener Hans Jeppesens alle af Ørsløf.

28. marts 1762 blev Anders Nielsen og Sidse Andersd. trolovet, begge af Ørslev og for dem garanteredes at intet var til hinder for deres ægteskab af Rasmus RHS Hansen og Hans HHS Hansen, begge Ørslev. Viet i Ørslev kirke 22. oktober 1762.

Ifølge Vordingborg Amtstues (Rytterdistriks) fæsteprotokol 1764 Ørslev 24. april: Anders Nielsen, landsoldat fæste det hus i Ørslev, som Hans Pedersen til hannem afstaar. Samme hus er 4 fag, og svarer han årlig afgift 2 rd. 4 m. fra 1. januar 1764 at regne, og han er forhusets istandsættelse ansvarlig. Så skal han og som landsoldat fremdeles i rullen blive stående.

(Hos Hans Pedersen tjente Inger Hansd. i 1729) (se 160 B).

Sidsel Andersdatters dåb er ikke fundet, men hun kunne jo godt være datter af Anders Væver, der var fadder til deres første barn, og et af deres børnebørn var væver (ane nr. 20) (Kunne undersøges).

Huset Sidsel og Anders Nielsen boede i kaldes ved et af barnedåbene for Degnehuset. Det var meget almindelig på Sjælland, at en soldat blev indlogeret hos folk lidt over bondestanden, da disse sjældent havde et værelse til overs.

Ved folketællingen 1. juli 1787 angives under husfolk i Vester Ørslev, Bårse herred, Præstø amt. 43. familie:

Anders Nielsen 51 år g. 1. x. Daglejer

Sidse Andersdatter 50 år gift 1. x hans kone

Jens Andersen 10 år deres søn og

1. februar 1801 samme sted

Anders Nielsen 65 år g. 1. x, husmand med jord

Sidse Andersdatter 64 år gift 1. x hans kone.

1814 Dom. advent (27. november) blev i Ørslev begravet almisselem Anders Nielsen, nogle og 60 år gl.!

1. juni 1815 døde og 4. juni blev begrave Sidse Andersdatter Almisselem i Ørslev 78 år gl.

Fik man den mindste hjælp fra sognet, f. eks. lidt brændselshjælp var man almisselem. I dag ville alle være almisselemmer, har man ikke fået børnecheck, får man til sidst folkepension. Den gang skulle man helst eje et hus, så man kunne komme på aftægt hos barn eller fremmed.

Sidse og Anders Nielsen fik i ægteskabet mindst 6 børn:

- A. Rasmus Andersen** f. 1763 døbt 13. februar i Ørslev, båret af Hans Kroghs hustru ibid.
Faddere: Anders Væver, Peder Pedersen og Peder Spillemands Margrethe i Ørslev, samt Hans Pedersen, Hans Andersen og Karen i Fæby.
- B. Anders Andersen** f. 1764 døbt 11. marts i Ørslev, søn af Anders Nielsen i Degnehus. Jens Kirkebondes kone bar ham.
Faddere: Henrik Larsens Niels, Mette, Niels Larsens Mærthe og Anders Vævers hustru i Ørslev, Hans Pedersen, Hans Andersen i Fæby og Søren Lolliks Karen i Schullerup.
- C. Jacob Andersen** f. 1765, døbt 3. februar, husmand Anders Nielsens søn båret af Hans Munks hustru ibid.
Faddere: Peder Nielsen, Søren Pedersens Christopher, Niels Mogensen Klantes (= ane nr. 160) enke, Chr. Stærs Ane i Ørsløf, præstens kusk Peder og Peder Nielsens Karen i Udby. 24. februar 1765 blev Anders Nielsen husmands liden søn Jacob jordet.
- D. Niels Andersen** f. 1766 døbt 13. april i Ørsløf kirke, båret af Hj. Runges Kirsten, som er barnets faster.
Faddere: Rasmus Andersens Christopher og Rasmus Hansens Marie i Ørsløf, Lars Hansens Jens i Fæby og Madam Fuglsangs Maren i W.borg (nok Vordingborg). 20. april 1766 blev Anders Nielsens liden søn Niels af Ørsløf begravet.

Mærkeligt er det, at vi i tiden fra 1766 til 1775 ikke finder nogle af Sidse og Anders Nielsens børn døbt i Ørsløf = Ørslev kirke. I krig kan Anders ikke have været. Det var jo 1766 Chr. d. 7. blev konge og Struensee kom til og efterhånden fik magt til han 1772 blev henrettet, men ingen krige. Det kunne også være sorg over at have mistet 2 små børn; men de kunne også være flyttet en tid. Vi ved det ikke.

21. september 1775 blev Anders Nielsen i Ørsløf hans søn

- E. Anders Andersen** døbt båret af Anders Fritz's hustru ibid.
Faddere: Peder Nielsen, Chr. Pedersen, Frands Pedersen, Rasmus Jacobsen og halte Margrethe, alle Ørsløf. (Mon ikke den første Anders 80 B var død før).
Om de første børn ved jeg ikke noget, men om Anders, der blev bysmed i Dyrlev ved vi til gengæld meget. Anders Andersen af Ørslev blev konfirmeret i Udby kirke 11. april 1790. Ved folketællingen 1787 var han ikke hjemme, men tjente hos fæstebonden i Ørslev Hemming Olsen 30 år og hustru Karen Rasmusdatter 23 år og ved folketællingen 1801 er han svend hos grovsmed Juul i Vordingborg (se ane nr. 40).
1797 var han udskrevet til Sjællandske Infanteri Regiment, men ikke indkaldt mere end han kunne passe sit arbejde. Han fik amtspas til Nyråd at tjene. Garant gårdm. Jacob Larsen i Nyråd. Afsked ved lodtrækning 1804.
Anders var 1. x gift ca. 1803 med Ane Pedersdatter, der døde ca. 1819 i Dyrlev, begravet i Beldringe.
23. juni 1820 blev enkemand, husmand og smed Anders Andersen i Dyrlev 44½ år og pigen Karen Pedersdatter af Faxinge, tjenende sin stedfader Niels Rasmussen sm.st. 22½ år viet i Beldringe.
Forlovere: Smeden Jens Andersen (ane nr. 40 = 80F).
1834 boede ægteparret i Dyrlev med 4 børn.
17. marts 1841 døde og 24. marts blev begravet Anders Andersen, bysmed i Dyrlev. Han døde, ifølge kirkebogen, i 2. ægteskab. Hans fader var Anders Nielsen, husm. i Ørslev,

hvor den afdøde var født, 65½ år gl. Han døde af brystsyge og vattersot efter 8 a 10 uger. Hans enke Karen Pedersd. giftede sig 2. x med Ole Jacobsen.

Anders Andersen fik i sine 2 ægteskaber 11 børn, 7 i 1. og 4 i 2. ægteskab. Af disse levede da faderen døde 1841 3 fra 1. og 3 fra 2. ægteskab, hvilket fremgår af Beldringe gods' skifteprotokol.

Skifte 22. december 1841 efter husm. Anders Andersen af Dyrlov. Enken Karen Pedersd. med lavværge Jørgen Pedersen, Faxinge. Den mindreårige arving Peder Andersen af Søften var til stede med curator, hans farbroder Jens Andersen (ane 40), der som født værge for sin broders børn, beskikkedes til formynder, og han tog sig også af den myndige søn Anders Andersens boslod, da han stadig var fraværende på Møn.

Til stede var skovfoged Ole Andersen af Ambjerg, der er gift med den afdødes datter Sidse Cathrine Andersdatter.

Stervboets indtægt var 197 rd. 0 m. 14 sk.

og udgiften var 86 rd. 1 m. 11 sk.

Til deling mellem arvingerne blev 110 rd. 5 m. 3 sk.

Enken fik halvdelen 55 rd. 2 m. 9½ sk.

og børnenes lavværge den anden halve part til deling mellem børnene således:

Anders og Peder hver 13 rd. 5 m. 2 3/8 sk.

Ole Andersen for sin kone 6 rd. 5 m. 9 3/16 sk.

Christiane er 21 år og tjener ligeledes

men hendes arv står indtil videre hos moderen, ligesom de 2 småpiger Ane og Marie, der fik det samme uden at moderen vil beregne sig noget for at opfostre dem.

(Indtil 1847 arvede drenge dobbelt så meget som piger, hvis ikke forældrene havde testamente).

Anders Andersen og Ane Pedersdatters børn:

1. Anders Andersen f. 20. december 1804, konfirmeret 1819, 14 år og 4 mdr., kundskaber gode og opførsel sædelig. Ifølge faderens skifte på Møn 1841.
2. Sidse Cathrine Andersdatter f. 3. marts 1809 i Dyrlov, konfirmeret 1823, kundskaber og opførsel: gode.
Sidse blev gift ca. 1831 med skovfoged Ole Andersen i Udby sogn Ambjerg by, hvor de også boede 1841. De havde 1834 en datter og andre kendes ikke.
 - a. Kirsten Olsen f. 1832.
3. Jacob Andersen f. 1812 i Dyrlov, døbt 16. september.
Faddere: Otto Jacobsens kone bar barnet, Jørgen Jensen, Jørgen Rasmussen, Jens Eriksen, Hans Christen, Alle Dyrlov. Jacob døde som barn.
4. Poul Andersen f. 13. januar 1816, hjemmedøbt 14. januar. Døde før han kom i kirke.
5. Peder Andersen f. 15. december 1816, hjemmedøbt 16. december. Døde før han kom i kirke.
6. Christiane Andersdatter f. 18. januar 1818, hjemmedøbt 20. januar. Døde før hun kom i kirke.

- 7. Kristiane Andersdatter f. 26. marts 1820 hjemmedøbt 26. marts i kirke 10. april båret af Peder Povelsens kone Ane Marie Johansdatter Riber.
Faddere: Gårdmand Otto Jacobsen, Niels Jørgensen, og Jørgen Rasmussen, alle Dyr-løv.
Kristiane blev konfirmeret 6. april 1834. Kundskaber og opførsel mg/mg.
1841 var hun ude at tjene og var ugift. En tid tjente hun i Præstø, hvilket nok fremgår af følgende oplysninger 1846. Ifølge Beldringe kirkebog fødtes 25. april 1846**
- a. Anders Andersen døbt i kirken 17. maj, 5. søndag efter påske. Moder ugift fruen-timmer Christiane Andersdatter af Beldringe, nu i Dyrlov hos smed Ole Jacob-sen. Tjenestekarl Hans Christophersen hos brændevinsbrænder Jens Bertelsen i Præstø blev af stedfaderen til hende, Ole Jacobsen, udlagt som barnefader.
Faddere til barnet var tjenestepige Marie Andersdatter (=80 E 11), hos Ole Ja-cobsen i Dyrlov, skrædderpige Ane Andersdatter (= 80 E 10) for tiden i Rødtofte, smed Ole Jacobsen i Dyrlov (gift med 80 E =), smedesvend Peder Andersen (= 80 E 8) og gårdm. Ole Larsen begge Dyrlov.
Det blev ham Anders Andersen den 3., der kom til at fortsætte smedearbejdet i Dyrlov. Hans bedstemor Karen Pedersdatter havde efter Anders Andersen den 1. giftet sig med Ole Jacobsen, og hos dem kom Anders til at vokse op. Ved folke-tælling 1845 var de 3 yngste af Karens børn hjemme, Peder 24 år, Ane 20 og Ma-rie 18, men Kristiane var ikke hjemme. 1850 ser familien således ud:
Ole Jacobsen 35 år, smed f. i Snesere,
Karen Pedersdatter 58 år f. i sognet
Peder Andersen 29, smedesvend hos faderen (stedfader)
Marie 22,
Ane 24 fraværende i besøg og
Anders Andersen 4 år, plejesøn, alle f. i Dyrlov.
Ved folketællingen 1870 var Anders hos bedsteforældrene og benævnes da deres stedsøn og smedesvend 25 år ugift, men 1880 har Anders overtaget smedjen. Han er blevet gift med Bodil Kathrine Rasmusdatter 34 år f. i Jungshoved. Hans bed-stemor er død og Ole Jacobsen angives som Anders' far, der af ham forsørges. Selv er han smed, men midlertidig opholder han sig i København.
Anders Andersen og Bodil Kathrine Rasmusd. fik mindst 3 børn:**
- 1) Rasmus Peter Andersen f. 31. marts 1874, døbt 29. maj 1874 i Beldringe.**
 - 2) Jacob Andersen f. 17. juli 1877.**
 - 3) Niels Karl Andersen f. 1. maj 1882. Han blev smed efter sin far og ham har Tage besøgt sammen med sine forældre og fik at vide det var hans mors fa-milie, så den gang har man haft bedre hold på slægtskabet end man har i dag. Han var vist nok Dyrlovs sidste smed. I dag er her ingen.**
- 8. Peder Andersen f. 18. juni 1821 i Dyrlov, døbt i Beldringe kirke, båret af gårdm. Niels Jørgensens kone Lisbeth Jeppesd. Samtlige gårdmænd i Dyrlov var faddere. Han blev konfirmeret i Beldringe 1836 karakterer mg/mg. Ved folketællingen 1845 og 1850 var han smedesvend hos sin stedfader. Videre kendes ikke.**
- 9. Jacob Andersen f. 17. marts 1823 i Dyrlov.
Død som lille.**

10. Ane Andersdatter f. 23. maj 1825 hjemmedøbt 24. maj i kirke 3. juli i Beldringe, båret af Ane Pedersd. i Faxinge.

Faddere: Gårdm. Niels Sørensen, Niels Jørgensen og Otto Jacobsen, alle Dyrlov.

Ane blev konfirmeret 1840. Karakter: Særdeles vel oplyst og særdeles sædelig.

Ane var hjemme endnu ugift 1850; men var på besøg på folketællingsdagen 1. februar 1850. Videre kendes ikke.

11. Marie Andersdatter f. og hjemmedøbt 23. september 1827 fremstillet i Beldringe kirke 28. oktober båret af gårdm. Lars Knudsens kone Johanne Pedersd. i Dyrlev.

Faddere: Gårdm. Otto Jacobsen, Niels Jørgensen og Mads Jørgensen af Dyrlev.

Marie blev konfirmeret 1842 og var da hos stedfaderen Ole Jacobsen, smed i Dyrlev.

Karakterer: særdeles vel oplyst og særdeles sædelig.

1850 var hun stadig hjemme hos moderen og stedfaderen. Videre kendes ikke.

F. Jens Andersen f. 16. november 1777 = ane nr. 40.



Øster Egesborg Kirke

82. Søren Rasmussen

f. 1752 i Øster Egesborg sogn
død 1787 i Beldringe sogn
viet 1779 i Øster Egesborg kirke til

83. Maren Ingvorsdatter

f. 1753 i Øster Egesborg sogn
død 1828 i Beldringe sogn

Søren blev født 1752 i Lekkende og døbt 11. juni i Øster Egesborg kirke som søn af Rasmus Sørensen i Lekkende båret af Jens Jensens hustru ibid.

Faddere: Jens Sørensen, Ole Rasmussen, Thomas Hansens datter, Anders Pedersen og Søren Andersen, alle ibid.

Søren var den første af slægten, der kom til Dyrlev som bysmed og lige så længe, som der var en smed i Dyrlev til ca. 1930-35 har det være Søren efterkommere, der har været smed her.

Ifølge Øster Egesborg kirkebog blev 23. juli 1779 ungkarl Søren Rasmussen og pigen Maren Ingvorsdatter begge af Lekkende trolovede.

For hvilket begyndte ægteskab vi 2.de undertegnede love og cavere udi Hs. mays. lov og forordninger ikke findes noget som kan være samme til hinder. Viet 15. oktober 1779.

(Bemærk: Begyndte ægteskab! Det 1. barn blev født, nej døbt 7. december 1779).

Maren Ingvorsdatter var f. 1753 og døbt i Øster Egesborg kirke 25. februar som Ingvor Thomasens datter af Rødstofte båret af Hans Jensens hustru i Staurby.

Faddere: Johannes Mortensen og Ole Jensen i Rødstofte og Peder Rasmussens hustru fra Kalhave.

Hvornår Søren Rasmussen flyttede med sin familie til Dyrlev vides ikke, men det er sket mellem 5. oktober 1783 og 4. december 1785, da de 2 ældste børn er født i Lekkende og det yngste i Dyrlev, så længe kom Søren ikke til at bo her. Ifølge Beldringe kirkebog blev Søren Smed ihjelslagen af et træ i skoven og begravedes 28. februar 1787. Alder: mellem 40 og 45 år. Maren har altså ikke kendt hans alder. Han var 34 år.

Ved folketællingen 1. juli 1787 findes familien som nr. 3 i Dyrlev:

Maren Ingvorsd. 35 år, enke 1. x, smedeenke og huskone.

Peder Sørensen 5 år.

Ane Sørensd. 2 år, hendes børn

Ifølge Beldringe kirkebog trolovedes 14. april 1795 enkemand Niels Sørensen og enke Maren Ingvorsdatter af Dyrlev.

Forlovere: Anders Nielsen af Ammendrup og Lars Samuelsen af Dyrlev. Viet 6. november 1795.

1787 boede Niels Sørensen også i Dyrlev som soldat inderste og daglejer 37 år. Hans kone var Maren Samuelsdatter, nok søster til forloveren ved Niels Sørensens 2. ægteskab.

1801 1. februar Dyrlev by findes familien således:

Niels Sørensen 50 år, gift 2. x husmand med jord

Maren Ingvorsdatter 46 år gift 2. x hans kone.

Søren Nielsen 2 år, hans søn.

Ane Sørensdatter 14 år hendes datter.

23. maj 1828 døde og 26. maj begravedes Maren Ingvorsdatter 77 år, Niels Sørensens kone i Dyrlev.

Søren Rasmussen og Maren Ingvorsd. fik 3 børn:

A. Zidse Sørensdatter f. 1779, døbt 7. december båret af Gl. Hans Pedersens datter Marie.
Faddere: Rasmus Hansen, Niels Hansen og Hans Hansens kone, samt Rasmus Sørensens hustru, alle Lekkende.
Zidse var ikke hjemme hos moderen 1787 eller 1801, men 14. juni 1816 blev copuleret (viet) i Beldringe kirke enkemand Lars Jørgensen 67 år, husmand i Ammendrup, Allerslev sogn og bondepige Sidse Sørensdatter 36 år, husmand Niels Sørensens steddatter i Dyrløv.
Forlovere: Anders Nielsen af Ammendrup, Lars Samuelson, Dyrløv.
Mere kendes ikke.

B. Peder Sørensen f. 1783, døbt 5. oktober i Ø. Egesborg, som Søren Rasmussens søn af Lekkende båret af Rasmus Sørensens hustru ibid.
Faddere: Anders Hansen, Frederik Nielsen, ungarl Niels Hansen og Casper Olsens hustru. (Rasmus Sørensen = 164 var gift 2. x.
Sørens mor Zidse Zindersdatter døde 1770, 60 år = 165).
Peder Sørensen var hjemme hos sin mor 1787. 1801 tjente han i Dyrløv hos hoveribonden Jacob Ottesen og 1834 var han hos dennes søn gårdmand Otto Jacobsen, 15 mennesker var de på gården.
Peder Sørensen var 50 år, inderste og arbejdsmand. Hans kone hed Anne Nielsdatter, var 44 år og de havde 4 børn:

1. Karen 15 år

2. Maren 12 år

3. Anne Kirstine 9 år og

4. Anne Kathrine 3 år.

Ved folketællingen 1845 var kun Ane Kathrine hjemme.

C. Ane Sørensdatter døbt 4. december 1785 = ane nr. 41.

Søren Rasmussens enke fik i sit 2. ægteskab med Niels Sørensen en søn

Søren Nielsen f. 1798 døbt 4. februar i Beldringe.

Faddere: Karen Samuelsdatter på Nysø bar ham, Jørgen Rasmussen, Jens Syv, Hans Olsen og Peder Sørensen, alle af Dyrløv.

Søren var hjemme hos forældrene 1801.

84. Niels

f.
død
viet

85.

f.
død

Kendes ikke. Vi ved de havde en søn Niels Nielsen, boende i Dyrlov fra 1810 til 1831, da han døde.

Hans enke siger ved dødsanmeldelse til præsten, at han var fra Roholte og at han var 60 år. Præsten bemærker, at hun ingen attester havde.

86. Jørgen Olesen (Olufsen)

f. 1756 i Udby sogn

død 1792 i Beldringe sogn

viet 1781 i Beldringe kirke til

87. Johanne Nielsdatter

f.

død 1786

Jørgen Olesen blev født 1756 i Skallerup og døbt 25. januar i Udby kirke som søn af Oluf Jensen, båret af Hans Olsens hustru ibid.

Faddere: Søren Lollik og karl Niels Andreas Madsen, Hans Jensens og Niels Olsens hustruer, samt Anders Hansens hustru, alle ibid.

Ifølge Beldringe kirkebog blev trolovet 6. oktober 1781 og viet 21. november 1781 ungkarl Jørgen Olesen og pigen Johanne Nielsdatter, begge af Hastrup.

Forlovere: Niels Pedersen og Lars Hugger.

Om Johannes herkomst og alder ved jeg intet, men hun fik 2 børn med sin mand. Den yngste blev født i juni 1785 og Johanne Nielsdatter er sikkert død 1786 for ifølge Udby kirkebog blev 16. april 1787 trolovet enkemand Jørgen Olsen af Hadstrup og enken Magdalene Hansdatter af Grumløse. Deres forløftningsmænd var Rasmus Krog på Lundby Mølle og gårdmand Mads Jensen i Udby. Viet i Udby 10. december 1787.

Folketælling 1. juli 1787 Udby sogn, Bårse herred, Præstø amt Grumløse by, 21. familie:

Jørgen Olsen 32 år gift 2. x daglejer.

Ane Magdalene Hansdatter 46 år, gift 3. x hans kone.

Karen Hansdatter 12 år, Ane Sørens datter 10 år fra hendes 2. ægt!

Karen Jørgensdatter 6 år, Gjertrud Jørgensdatter 2 år, af hans 1. ægt.

Ifølge Beldringe kirkebog 1792 blev Jørgen Olesen fra Faxinge mellem 40 og 50 år gammel begravet den 18. april.

Magdalene blev 4. x gift 20. juli 1792 med Ole Nielsen af Hastrup.

Forlovere: Niels Hansen af Leckende og Chr. Hansen af Salby.

Når der står i folketællingen at begge hendes børn er fra andet ægteskab er det forkert, for hun blev gift med sin 2. mand, Søren Andersen af Grumløse 29. november 1776, hvor mølleren Rasmus Krog og Peder Jensen var forlovere.

Jørgen Olesen og Johanne Nielsdatter fik 2 børn:

A. Karen Jørgensdatter f. 1787 = ane nr. 43.

B. Gjertrud Jørgensdatter f. 1785 i Hadstrup, døbt 3. juli i Beldringe kirke båret af Lars Huggers kone.

Faddere: Lars Hugger, Bærtel Nielsen og Niels Jensen alle Hadstrup samt Maren Olsdatter af Dyrlov.

Ifølge Udby kirkebog blev Rest. reform. 1787 (31. oktober) begravet husmand Jens Olesens datter af Grumløse, Giertrud 2½ år gl.

88. Hans Jørgen Larsen

f. 1742 i Torup sogn
død 1817 i Torup sogn
viet 1768 i Torup kirke til

89. Maren Pedersdatter

f. 1741 i Torup sogn
død 1773 i Torup sogn

Hans Jørgen Larsen blev født 1742 på Lejet og døbt 6. maj i Torup kirke som søn af Lars Hansen Væver, båret af degnens hustru.

Faddere: Johan Adam, snedker ved Frederikssund, Lars Hansen Schrøder på Lejet. Hans Thorsen ibid. Degns pige Ane Hågensdatter.

I "Det klassenske Fideikommis Korrespondancer" (L.A.) findes bl.a. en fortegnelse over det unge mandskab til Sørullen. Kikhavn som nr. 11. Hans Jørgen Larsen indrullet 24. januar 1764, 21 år. Ifølge Torup kirkebog: Onsdag den 30. december 1767 er berammet christelig trolovelse imellem velagte og velerfarne unge karl Hans Jørgen Larsen samt ærlige og gudfrygtige pige Maren Pedersdatter, begge af Kikhavn.

Forlovere: Fæstemøens fader Peder Hansen og Hans Larsen, Fæstemandens broder. Underskrevet 23. december 1767. Vielse 24. januar 1768 i Torup kirke.

Maren Pedersdatter blev født 1741 i Torup sogn og døbt i Torup kirke 7. maj som datter af Peder Hansen i Hald. Hendes mor hed Kirsten Larsdatter og var født i Skåne, hvorfra mange kom til Danmark omkring år 1700.

Fadderne ved dåben var Lars Nielsens søn Niels i Hald, Jens Nielsen søn Morten i Torup, Marcus Hansen tjener Jørgen Larsen i Evertofte, Niels Hansens datter Maren i Hald og Peder Larsens datter Mette ibid.

Ifølge Oederske Efterretninger Fr.borg Amt, Strø herred, Torp s. Kikhavn huse 1771.

Hans Jørgen Larsen 28 gift 1. x fisker 28 år

hans hustru gift 1. x 29 år.

1773 døde Maren Pedersdatter og blev begravet 21. november 1773 i Torup, 32 år gl.

Fredag den 11. marts 1774 berammet her til Torup trolovelse imellem velagte mandhafte enkemand Hans Jørgen Larsen samt deslige og guds-pige Gunnild Jensdatter. Viet i Torup kirke 7. maj 1774.

Kun et sted har jeg i Torup sogn fundet navnet Gunnild, og da hun ikke er familiens stammoder skal vi have dette morsomme træk med fra Frederiksværk Gods' Skattemandtal 1768. Hald by:

Opholdskone Maren Bentsdatter 70 år,

datteren Gunnild 11 år, Johanne 10 år, Margrethe 7 år, nock en datter Margrethe 7 år, Kirsten 4 år og pige Nille 2 år (Flot af en mor på 70 år).

27. oktober 1780 blev begravet Gundil Jensdatter, Hans Jørgen Larsens hustru på Kikhavn.

Død af bryst- og vattersot, 34 år gammel.

Fredag den 29. december 1780 er berammet trolovelse imellem velagtet og velforstandige danemand Hans Jørgen Larsen af Kikhavn og dydige og gudfrygtige pige Inger Boesdatter af Hald. Forlovere vare deres forældre. Lars Hansen og Boe Hellesen. Vielsesdato 4. januar 1781.

Inger var født i Ellinge og døbt i Torup kirke 19. juni 1757. Hendes familie findes også i Skattemandtallet 1768:

Boe Hellesen 42, Konen 40, datteren Inger 10, Ellen 9, Margrethe 6 år og sønnen Helle 4 år f. i Hald. (Mon ikke denne familie har skånsk slægt).

Da Hans Jørgen Larsen var blevet gift 2. gang og ventede sit 4. barn lykkedes det ham at få en bedre bolig, hvilket fremgår af følgende fæstebrev fra Frederiksværk gods 1776:

Hus nr. 22 i Kikhavn med tilhørende A. Hartkorn 3 skæpper 2 fjerdingkar og 11/26 album. B. Bygning 20 fag i mådelig stand, som sidst har været beboet af Peder Hansen, bliver herved Stædt og Fæstet til Hans Jørgen Larsen på de vilkår at han

- 1) årlig og i rette tid betaler alle kgl. skatter og påbudde, som nu ere eller herefter vorder.
- 2) svarer i hus- og hartkorns afgifter til hvert års martini 4 rd. 2 m.0 sk. og straks efter tillige forretter månedlig Hoveri Dage (ingen angivet).
- 3) straks forbedrer og fremdeles vedligeholder husets bygninger og tilliggende således: at samme ved et lovligt syn kan ansees at være i forsvarlig stand.
- 4) ikke indtager nogen til huse uden tilladelse, og ingenlunde hæler dem som ej med rigtige pas og beviser ere forsynede.
- 5) når det forlanges skal være pligtig at antage gård i fæste.
- 6) viser al tilbørlig ærbødighed og lydighed mod godsets herskab og de som på sammes vegne haver noget at befale. Og endelig for det
- 7) betaler ud i indfæstning 4 rigsdaler.

Til bekræftelse herpå haver jeg dette fæstebrev under min hånd og segl udstædt. Arresøgård 6. oktober 1776 Classen.

Ligelydende original fæstebrev osv. modtaget 21. april 1781 Hans Jørgen Larsen.

Til Vitterlighed Lars Pedersen, Jon Hansen (2 forskellige data).

Ved folketællingen 1787 1. juli fra Torup sogn, Kikhavn:

Hans Jørgen Larsen 45 år gift 3. x bonde og husmand, enroleret matros og fisker

Inger Boesdatter 29 år gift 1. x hans kone

Hans Hansen 16 år, mandens søn af 1. ægteskab

Maren Hand. 8 år, mandens datter af 2. ægteskab

Gundil Hansd. 3 år, mandens datter af 3. ægteskab

Samme sted 1. februar 1801

Hans Jørgen Larsen 59 år gift 3. x, fisker, husmand

Inger Boesdatter 41 år gift 1. x hans kone

Hans Hansen 29 år ugift barn

Jørgen Hansen 25 år ugift barn

Gunild Hansdatter 16 år ugift barn

Ane Cathrine Hansdatter 13 år ugift barn

Ellen Hansdatter 11 år ugift barn

Bagest i Torup kirkebog 1781-1825 er indført følgende:

Penge i overensstemmelse med tiende indbydelse 18. marts 1796. Fra Kikhavn 26 beboere der hver har ca. 4 skp. hartk. årlig 1 skp. rug, 1 skp. byg i stedet for al slags præstetiende og smårædsel (= lam, høns, ænder, gæs osv.) in natura, hvilken sæd betales i overensstemmelse med den kgl. indbydelse, hvilket bekræftes med alles underskrift: bl.a. Hans Jørgen Larsen, Peder Larsen, Jens Larsen, Niels -, Jens -, Peder -, Lars - og Hans Jørgen Hansen. Af de 26 huse er de 7 hele huse delt i 14 halve.

8. juni 1817 blev Hans Jørgen Larsen, Kikhavn begravet 76 år. Hans 3. hustru Inger Boesd.s død er ikke fundet.

Hans Jørgen Larsen fik med sine 3 koner 11 børn. 3 med sin 1. kone, jeres stammoder, 3 med sin 2. kone og 5 med sin 3. kone.

Maren Pedersd. og Hans Jørgen Larsens børn:

A. Lars Hansen f. 1768 på Kikhavn døbt 24. februar i Torup, båret af Lars Melchiors kone ibid.

Faddere: Hans Larsen og Anders Melchior ibid., Peder Jensens kone i Hald og Jens Bajns på Lejet.

Lars Hansen optræder flere gange som fadder til sin broders børn. (Se ane nr. 44).

B. Jens Hansen f. på Kikhavn 1770, døbt 4. april ved 1. præken i Torup kirke, båret af Lars Skrøders kone.

Faddere: Hans Larsen, Peder Madsen, Jens Rasmussen og Jens Niensens hustru, alle ibid.

Også Jens Hansen optræder som fadder til næsten alle Hanses børn (nr. 44).

C. Hans Hansen døbt 19. juli 1772 = ane nr. 44.

Gunnild Jensdatters og Hans Jørgen Larsens børn:

D. Jørgen Hansen f. 1776 døbt 19. maj i Torup, båret af Lars Skrøders hustru ibid.

Faddere: Hans Larsen, smeden Ambjørn Larsen i Hald, Jens Bays og Helle Jacobsens hustru af Kikhavn.

Som fadder til ane 44 Hans' barn 1809 nævnes Jørgen Hansen fra Hanehavn.

E. Maren Hansdatter f. 1778, døbt 4. oktober båret af Lars Schrøders kone.

Faddere: Hans Larsen, Lars og Jens Steen, Lars Væver og Jørgen Niensens hustru, alle af Lejet.

F. Peder Hansen f. 1780, døbt 22. oktober båret af en enke fra Kikhavn.

Faddere: Hans Larsen, Jens Bay, Anders Jensen og Anders Melchiors. Begravet sammen med sin mor 27. oktober 1780.

Inger Boesdatter og Hans Jørgen Larsens børn:

G. Ane Cathrine Hansdatter f. 1781, døbt 18. november båret af Dorthe Arves.

Faddere: Helle Jensen i Melby, Lars Olsen, tjener i Torup, Hans Nielsen tjener i Præstegården, Lars Rasmussen på Kikhavn, Hans Larsen og Anders Melchiorsens hustruer. Død før 1783.

H. Anne Cathrine Hansdatter f. 1783, døbt 12. januar båret af Boe Hellesens hustru i Hald.

Faddere: Ole Forrider hos general majoren, Helle Boesen af Hald, Jens Larsen, Hans Larsens hustru på Kikhavn, Margrethe Boesdatter på Grøndissegård. Død 1787, begravet 1. juli, 4½ år.

I. Gunnild Hansdatter f. 1785 døbt 5. maj båret af Boe Hellesens hustru i Hald.

Faddere: Jens Larsen, Anders Melchiorsen og Jørgen Nielsen på Kikhavn. Gunnild var hjemme hos forældrene 1787 og 1801.

J. Anna Cathrine Hansdatter f. 1787, døbt 13. oktober båret af Boe Hellesens hustru.

Faddere: Jens Larsen, Anders Melchiorsen og Jørgen Nielsen på Kikhavn. Hjemme 1801. Hun blev gift med Diderich Jensen fra Torup 1813, trol., 9. maj.

**K. Ellen Hansdatter f. 1790, døbt 5. september, båret af Boe Hellesens hustru.
Faddere: Hans og Jens Larsen på Kikhavn, Boe Hellesen i Hald og Niels Hansen ibid.
Hjemme 1801.**

90. Lars Nielsen Skipper

f. 1753 i Torup sogn

død 1836 i Torup sogn

viet 1785 i Torup kirke til

91. Maria Magdalene Mohrland

f. 1751

død 1813 i Torup sogn

Lars Nielsen (Skipper kaldet) f. 1753 i Hald døbt 20. april som søn af Niels Larsen, båret af Bodil Larses ibid.

Faddere: Morten Jensen i Torup, Peer Hansen i Hald, Peder Christensens datter Kiersten i Torup og Ole Smeds kone i Torplille. Lars' mor hed Ane Larsdatter og angives ved forældrenes bryllup at være født i Skåne.

Lars blev konfirmeret 1769 som nr. 8, 15½ år.

Lars blev første gang gift ca. 1775, vielsen er ikke fundet, men deres første barn blev født ca. 1776 og ifølge Torup kirkebog blev 20. februar 1785 begravet Maren, husmand Lars Nielsens hustru i Hald, 32 år.

Fredag den 1. april 1785 blev berammet kristelig trolovelse mellem velagte og velforstandige Dannemand Lars Nielsen husmand i Hald, samt dydige og gudfrygtige pige Maria Magdalene Mohrland af Torpmagle. At intet enten slægtskab andet ægteskabsløfte eller noget som kan stride mod Guds og Kongens lov og ere for forretningen ansvarlige.

Torup Præstegård 28. marts 1785.

W.V. Mohrland, Morten Nielsen.

24. april 1785 blev de viet i kirken som Lars Nielsen, enkemand og indsidder, samt pigen Maria Magdalene Mohrland af henholdsvis Hald og Torpmagle.

Hvor Maria Magdalene Mohrland var født ved vi ikke, men hun var datter af kongelig skoleholder Werner Valentin Mohrland og hustru Johanne Andersdatter.

Hendes far var født i Norge og søn af præsten Anders Christensen Morland (navnet skrives undertiden med og undertiden uden h). I familiekartoteket er fotokopi fra Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XI hefte 1. Oslo 1947, findes bl.a. på Frederiksberg Bibliotek.

Maria Magdalene var født ca. 1751, måske døbt i Holland, hvor det siges han har opholdt sig. 1766 blev Maria Magdalene Mohrland konfirmeret i Torup kirke 15 år gl. Hun var den ældste af mindst 6 børn, sandsynligvis var et barn død som lille.

Hendes broder Andreas Christopher f. 1753 = 182 B

En søster Gjertrud Andrea Morland f. 1755 = 182 C

En broder Anders Morland f. 1758 = 182 D

En ukendt = 182 E

Martin Mathias Mohrland f. 1762 = 182 F

Niels Mohrland f. 1764 = 182 G

Maria Magdalene Mohrland, Lars Nielsen Skippers hustru døde 1813, begravet 5. maj i Torup. Lars Nielsen Skipper døde den 19. oktober 1836 og blev begravet 23. oktober i Torup som aftægtsmand på Store Carlsminde, 83 år gammel.

Maria Magdalene og Lars Nielsen Skipper fik 3 børn og fra sit 1. ægteskab med Maren var 2 børn.

A. Anne Larsdatter f. ca. 1776, hjemme 1787.

B. Karen Larsdatter f. ca. 1781, hjemme 1787.

C. Jens Larsen f. 13. maj 1786, begravet 3. juni 1786, 3 uger.

D. Jens Larsen f. 1787, døbt 17. maj i Torup, båret af Mette, Smedens kone i Evertofte.
Faddere: Mons. Mohrland skoleholder, Niels Pedersen, Morten og Jens Nielsen i Hald.

E. Johanne Larsdatter f. 1788 = ane nr. 45.

Ved folketællingen 1. februar 1801 var familien flyttet til Store Carlsminde 29. familie.

Lars Nielsen 49 år gift 2. gang, husmand med jord og tækker.

Magdalene Mohrlandsdatter gift 1. gang 51 år, hans kone.

Johanne 14 år, deres datter.

Huset familien boede i fik i Sogneprotokollen (ca. 1809) på Matrikelsarkivet, matrikel nr. 22
med hartkorn: 1 skæppe, 2 fjerdingkar 3/4 album.

Tønder land: 4 2750/14000.

92. Rasmus Jensen

f. 1744 i Vinderød sogn
død 1787 i Vinderød sogn
viet 1777 i Vinderød kirke til

93. Johanne Andersdatter

f. 1747 i Cregome (=Kregme) sogn
død 1796 i Vinderød.

Rasmus Jensen blev født 1744 i Cassemose, døbt i Vinderød kirke 26. juli som søn af Jens Larsen og hustru Anna Cathrine Larsdatter, båret til dåben af Bol Lars Nielsens i Hald.

Faddere: Ole Larsen i Tommerup, Per Hansen og Niels Larsen i Hald, Christine Niels Olsens i Holløse og Karen Remmer i Cassemose.

Rasmus Jensen blev 1. gang gift i 1776, fredag den 17. november 1775 blev han trolovet med enken Appelone Pedersdatter af Cassemose. Forløftningsmænd var Jens Nielsen og Peder Pedersen. 21. januar 1776 blev de viet i Vinderød kirke.

Året efter 1. søndag i fasten 1777 16. februar begravet Appelone Jenses i Vinderød (ingen alder).

Samme år mandag den 21. juli 1777 blev forlovelse forrettet imellem enkemand Rasmus Jensen og pigen Johanne Andersdatter, begge i Cassemose.

At intet fandtes, som kan være detté deres ægteskab til hinder, derfor vare efter loven forløsningsmænd Lars Jørgensen og Jens Nielsen.

Viet 24. post trin. 1777 9. november.

I Frederiksværk gods Fæsteprotokol 1779 findes følgende gård nr. 4 i Cassemose m. tilh.

a. hartkorn 4-4-0-2/7

b. bygning 49 fag i 4 længer i mådelig stand

c. besætning 11 stk. gode bæster, 4 stk. qvæghøveder, 12 stk. får, 6 stk. svin, 1½ beslagen og 1½ trævogn, plove, harver, seletøj og tilbehør, fornødne gårdsredskaber, indbo i huset hvoriblandt Jernkakkellovn og kobber- brygger - kedel, alt i god stand, bliver herved stæd og fæst til Rasmus Jensen på de vilkår o.s.v. 1.2.3.4.5.

6. opfører årlig 2 favne stengjærde, 3 favne jordgrøfter, planter mindst 5 stk. gode frugt- og andre nyttige træer, 10 stk. pile, opelsker levende gjærstel, lægger årlig 5 stk. humlekuler, 1 skjep potæter eller jordæbler, sår 1 skjep hamp og hørfrøe. Arresøgård 16. september 1779 Classen.

Ligelydende fæstebrev har jeg modtaget og i indfæstning betalt 16 rigsd. Datum ut supra
Rasmus Jensen med påholdt pen.

Rasmus Jensens 2. kone Johanne Andersdatter var fødte i Cregome (Kregme) 1747 og døbt 10. september i Kregme kirke som datter af Anders Persen og Dorthe Jensd., holden af min datter (præstens) Margrethe Lisbeth Schwarts kopff.

Faddere: Lars Jensen i Cregome, Johan Otto Nygård, Cregome, Per Christensen, ibid. Kirsten Mortens og Ellen Friderich, ibid.

Johanne var født i Kregme, men ved ægteskabets indgåelse var hun i Kassemose, måske hos Rasmus.

1779 blev ægteparret altså gårdfolk i Cassemose. Her finder vi dem også ved folketællingen 1. juli 1787:

Rasmus Jensen 48 år!, gift 2. gang, bonde og gårdbeboer

Johanne Andersdatter 40 år gift 1. x, hans kone

Jens 6 år, Anders 6 år, Dorthe 9 år, børn af sidste ægteskab
2 tjenestekarl, 1 pige.

Ifølge Vinderød kirkebog døde Rasmus Jensen af Cassemose og blev begravet Fredag den 1. november 1887 i sit alders 45.de år.

Onsdag den 19. december 1787 blev ungkarl Ole Persen og enke Johanne Andersdatter, begge af Cassemose trolovet. Deres forlovere efter loven var Per Persen i Cassemose (nok hans far og svensker) og Peder Larsen i Cregme. Copuleret 1. søndag efter Hellig trekonger 1788 (13. januar).

Anno 1796 fredag d. 29. januar begravet, ifølge Vinderød kirkebog, gårdmand Ole Pedersens hustru af Cassemose, navnlig Johanne Andersdatter 48 år gl.

21. februar 1796 blev enkemand, gårdmand Ole Pedersen af Cassemose og pigen Gundel Larsdatter af Cregome trolovet. Enkemanden foreviste bevis fra skiftet efter hans forrige kone, og deres forlovere efter loven var Lars Andersen og Ole Hansen. Copuleret Dom. palm. (20. marts).

Ved folketælling 1. februar 1801 findes Ole Pedersen 37 år g. 2. x. og Gundel Larsd. 27 år g. 1. x., deres søn Peder 4 år. 3 tjenestefolk: Anders Rasmussen 19 år (= 92 C), Jens Olsen 14 år og Kirstine Larsdatter 6 år.

Johanne Andersdatter og Rasmus Jensen fik 3 børn.

A. Dorthe Kirstine Rasmusdatter blev født 1778 og døbt 21. post trin. (8. november) (her er tilføjet ### 1842).

Madam Lund på F.W. (Frederiksværk) bar barnet.

Faddere: Forvalter Jørgensen, Haenhaver, Smith og Marie Andersdatter.

Dorthe blev gift med Ole Christian Olsen. Vi finder dem 1. februar 1801 i Cassemose by som familie 23.

Ole Christian Olsen 28 år, gift 2. gang, inspektør ved flyvesandet

Dorthe Rasmusdatter 23 år, gift 1. gang.

Jens Rasmussen 19 år, tjenestekarl (= 92 B = 46)

Ane Cathrine Hansd. 18 år, Dorthe Marie Jacobsd. 13 år, tjenestepiger

Jeppe Olsen 71 år, g. 1. x pensionist

Ingeborg Pedersd. 68 år g. 1. x, hans kone - mandens forældre.

B. Jens Rasmussen f. 1782 = ane nr. 46

C. Anders Rasmussen f. 1782 døbt 11. februar i Vinderød.

Fest. Soter 1782 var Rasmus Jensen i Cassemose hans tvende drengbørn til dåben. Den ene kaldet Jens båret af Mad. Lunde. Den anden kaldet Anders, båret af skovridder Nielsens kone (her er tilføjet med nyere skrift ### 1853).

Faddere: Lars Andersen, Lars Jensen, Jens Nielsen, alle Cregome, samt Rasmus Pedersen i Cassemose.

Anders er hjemme hos forældrene 1787 og hos sine stedforældre 1801.

Johanne Andersdatter fik ingen børn i sit 2. ægteskab.

94. Jens Andersen

f. 1750 i Torup sogn
død 1828 i Torup sogn
viet 1778 i Torup kirke til

95. Maren Hansdatter

f. 1742 i Torup sogn
død 1815 i Torup sogn

Jens Andersen blev født 1750 i Elling by og døbt 12. april i Torup kirke som søn af Anders Jensen i Ellinge og hustru Sidse Jørgensdatter. Kirsten Melchiors på Lejet bar ham og faddere var Christen Jensen i Torup, Jørgen Larsen i Tømmerup, Fogdens stiftatter Anne Nielsd. i Torup og Anne Pedersd. i Tommerup.

Jens Andersen tilbragte de første år af sit liv i Ellinge, hvor hans mor kom fra, men senere flyttede hans forældre til Uglerup, hvor de fik det hus, som Jens Andersen overtog, da han giftede sig.

1778 Fredag førstkommande 4. december er berammet trolovelse imellem velagte og mandhafte ungarl Jens Andersen af Uglerup, samt dydige og gudfrygtige pige Maren Hansdatter ligeledes af Uglerup, intet som kunne stride mod guds og kongens lov er herudi hinderlig. Forløftningsmænd og for forretningen ansvarlig: Torup præstegård 29. november 1778.

Niels N.J. Jensen - Niels N.O. Olsen.

Maren Hansdatter blev født i Torup 1742 og døbt 7. oktober i kirken, som datter af Hans Larsen og hustru Sidse Jensdatter. Degnekonen bar hende. Faddere var Peder Larsen og Peder Sørensens i Torup, Peder Rasmussens datter Ane i Uglerup og Chresten Mogens hustru i Torup. Ved trolovelsen var Maren også i Uglerup, måske som tjenestepige hos sin svigermor, hvilket var meget almindeligt.

Straks efter trolovelsen findes følgende i Frederiksværk Gods fæsteprotokol. Hus nr. 2 i Uglerup.

A. med tilh. hauge og husplads samt 2 album jord.

B. Bygning 9 fag i mådelig stand, som sidst haver været beboet af Anders Jensens enke bliver herved stædt og fæstet af Jens Andersen på de vilkår (som anført ved ane nr. 88) 30. december 1778 - Classen.

Ligelydende original fæstebrev haver jeg i dag annammet o.s.v. Datum Arresøgård ut supra Jens Andersen, med påholden pen.

Til Vitterlighed: Jørgensen. Peder Larsen.

Jens Andersens far er altså død før den tid.

Folketællingen 1. juli 1787 viser familien således i Uglerup.

Jens Andersen 38 år gift 1. x husmand, enrulleret matros, fisker

Maren Hansdatter 45 år gift 1. x hans kone

Sidse Jensdatter 6 år, deres barn

Sidse Jørgensdatter 64 år, mandens moder, enke efter 1. ægteskab, spinder for folk.

Folketællingen 1. februar 1801 Torup sogn, hvor familien nu bor på Store Carlsminde, 31. familie.

Jens Andersen 51 år. gift 1. gangs. husm. med jord, enroul. soldat.

Maren Hansdatter 59 år gift 1. gang, hans kone

Sidse Jensdatter 21 år ugift, deres datter.

Den 24. post trin 1815 begravet Jens Andersens hustru Maren Hansdatter af Store Carlsminde, 77 år!

(Hun var kun 73 år).

Jens Andersen døde 11. april 1828 på St. Carlsminde og blev begravet 16. april som aftægtsmand, 77 år.

Maren Hansdatter og Jens Andersen fik i deres ægteskab 2 børn:

A. Anne Margrethe Jensdatter f. 1779 i Uglerup, døbt 12. september i Torup kirke, båret af Lars Schrøders enke. Faddere var Niels Pedersen i Uglerup, Niels Olsen og Niels Jensen i Torup, samt Jeppe Olsen i Torpmagle.

Anne Margrethe var ikke hjemme 1787 eller 1801 så hun er nok død som lille.

B. Sidse Jensdatter f. 1781 = ane nr. 47.

96. Ole Graversen f. 1761 i Skjoldborg

død 1813 i Snedsted

viet 1787 i Skjoldborg til

97. Birgitte Kirstine Sørensdatter Thorning

f. 1762 i Hygum, Skodborg herred

død efter 1818.

Ole Graversen blev født i Nørre Skjoldborg 1761 og døbt i Skjoldborg kirke 27. januar som søn af Gravers Olesen og hustru Mette Bertelsdatter.

Faddere var Jens Støvring, Jens Larsen, Michel Christensen, Margrethe Pedersdatter og Anna Chrestensdatter.

Ole Graversen giftede sig 1787 28. april i Skjoldborg kirke med Birgithe Kirstine Sørensdatter Thorning. Hun var f. 1762 i Hygum og døbt den 25. april, som datter af degnen Søren Jensen Thorning og hustru Anna Nielsdatter Sindersen, båret til dåben af Mads Klink Løgstørs hustru Mette Sørensdatter. Faddere var Mads Klink Løgstør, Chr. Nygård, Jens Borg og hustru samt Jøs Klostergårds hustru.

Om Ole nu giftede sig, fordi han holdt af pigen, eller han måske fik betaling for at gifte sig, kan man ikke se, men lidt mærkeligt virker det.

Parret blev trolovet den 23. marts 1787 og forlovere var Henrik Christensen i Skjoldborg og Bertel Bundgård af Ås, to velstillede gårdmænd. Birgitte var gravid i 3. måned og 28. april blev de gift. Da havde Ole Graversen lejet sig ud som landdragon for 6 år af en mand ved navn Christen Christensen, der ellers selv skulle have været soldat. Den gang skulle man være soldat i 12 år, hvis man blev udskrevet. Ole tjente nu for Chr. Christensen i 6 år, så fik han fripas, mens den anden endnu havde 6 år tilbage.

Hvornår Birgitte var kommet til Skjoldborg ved jeg ikke, men nok da hendes far efter mode-rens død 1782, giftede sig 2. gang. Hun var her i alle tilfælde 1783, da hun var gravid og fødte en søn 29. januar 1784. Dengang var det strafbart at få børn uden at være gift, men bøden betalte præsten i Skjoldborg for hende, så hun blev fri for at komme i arresthuset. Hun havde en tid ophold i præstegården. Barnets far var Jens Willadsen Herbst af Villerslev. Faddere var Jens og Chr. Jensen, degnen Ole Bundgård, Maren Jensdatter og Maren Catrine Chrestensdatter.

I folketællingen 1. juli 1787 fra Nørre Skjoldborg findes familien således angivet:

Ole Graversen 27 år gift 1. x national dragon og tømmermand. Bor i et lejehus.

Birgitte Sørensdatter 26 år, gift 1. x hans kone.

Villads Jensen 4 år, hendes søn, avlet uden ægteskab.

Lægdsrulle 1792 fra Skjoldborg, lægd 22 viser nr. 35 Gravers Olesens Ole f. i Skjoldborg, 32 år og 65 tommer høj.

anmærkning: Landsoldat, dragon 1787, lejet af Chr. Christensen udi året 1787 som landdragon på 6 år, men såsom denne sidste var selv pligtig til 12 års tjeneste, bliver han landet 6 års tjeneste skyldig om forlanges, hvorimod Ole Graversen som fri karl blev meddelt fri pas.

Da Ole Graversen var færdig med at tjene som dragon, købte han jord i Ås, der af det kgl. R.K. blev approberet 15. maj 1793, jord der var skilt ud fra Niels Hansens gård. Pengene hertil må han have tjent for de 6 år. Efter sin mor, der var død i 1787 fik han ingen arv, idet han 8. april 1787 havde givet afkald herpå til fordel for sin far, der som det står, sad i trange kår og ønskede at gifte sig igen.

Ifølge Hundborg-Hillerslev herreds skøde- og panteprotokol solgte Ole Graversen i Åes til Peder Ørgård i Åes et stk. jord, Toerhøj kaldet samt græsning, Bak eng kaldet, under navn parcel

nr. 3, af landmåler Seip ansat til hartkorn 0-5-3-2 3/4, 815 ### alen, fraskilt den gård i Åes by, som forhen ejedes og beboedes af Niels Hansen, købesummen 299 rd. betalt.
Tisted 1. oktober 1796 Ole Graversen, N. Toerup, K. Sadolin.

Ved folketællingen 1. februar 1801 boede Ole Graversen med sin familie i Gjersbøl by i Snedsted, hvor Ole Graversen er selvejerbonde og gårdmand. Hjemme er 5 børn: Willads 14 år, Mette Kirstine 10 år, Søren 6, Jens 4 og Anna 1 år.

I den mellemliggende tid havde de en tid boet i Gærup i Stagstrup sogn, hvor Jens blev født 1797.

I commissionsprotokollen over den ved forordningen 1. oktober 1802 påbudne afgift af bondejord finder vi selvejer Ole Graversen i Gjersbøl med hartkorn 1 td. 2 skp. 2 fdk. og 1½ alb., afgift fulde beløb 1 rd. 21 sk.

Senere flyttede familien til Årup i Snedsted sogn, hvor de boede til han solgte stedet der var på 4 skæpper og 2 9/16 album samt en parcel på 2 album den 18. juni 1812, tinglæst 9. december 1813.

Ole Graversen døde i Årup 1813 og blev begravet 22. august, 52 år gl. Hvad Birgitte Kirstine herefter havde at leve af vides ikke; men der har måske været lidt jord til det hus de nu boede i, og der var stadig 3 ukonfirmerede børn. Den første vinter var Jens hjemme hos hende, men 1815 viser Snedsted kirkebogs afgangsliste, at Ole Graversens enke Birthe Sørensdatter flytter til Hundborg, og 1818 var Birgitte Thorning hos Chresten Hovs enke i Årup i Snedsted sogn. Hendes navn var Anna Madsdatter f. ca. 1766, så de har været omtrent jævnaldrende. Det er sidste gang, jeg har noget om Birgitte Kirstine. Hvor hun døde ved jeg ikke.

Ole Graversen og Birgitte Kirstine Thorning fik i deres ægteskab 9 børn:

- A. Søren Olesen** f. og hjemmedøbt 31. august 1787 i Nr. Skjoldborg, 7. oktober i kirke.
Faddere: Gravers Olesen og Chr. Smed af Sdr. Skjoldborg, Peder Jensen, Østergård, Dorthe Jensdatter, Nordentoft, Johanne Pedersdatter tjener hos præsten, alle 3 af Nr. Skjoldborg.
31. august 1789 begravet Ole Graversens liden søn Søren, næsten 2 år. Død af brystbetændelse.
- B. Mette Kirstine Olesdatter** f. 12. august 1790 i Nr. Skjoldborg og hjemmedøbt samme dag.
Ifølge Skjoldborg kirkebog blev hun fremstillet i Kallerup kirke den 19. september og fadderne var Anders Nielsen Frost, Jens Hansen, Mads Poulsen, Gjertrud Østergård og Dorthe Nordentoft, alle af Nr. Skjoldborg.
Mette var hjemme hos forældrene 1801. Herefter haves ingen oplysninger.
- C. Søren Olesen** f. 28. november 1792 i Åes by, hjemmedøbt 29. november fremstillet i Skjoldborg kirke 1. januar 1793.
Faddere: Anders Nielsen Frost, Peder Jensen Østergård, Mads Povelsen, Chr. Kirks kone, alle af Skjoldborg.
25. maj 1794 blev Ole Graversens liden søn Søren begravet. Død af kopper og kighoste, 1½ år gl.
- D. Søren Olesen** f. 1. april 1795 i Åes by, hjemmedøbt 3. april fremstillet i Skjoldborg kirke 14. maj.
Faddere: Jens Pedersen kone Mette af Sundby på Morsø, Niels Hansen, Chr. Immersen, Jens Immersen, Gertrud Larsdatter, alle af Åes.

1811 blev Søren Olesen af Åes 17 år, søn af Ole Graversen i Årup, konfirmeret i Hassing kirke.

Søren tjente i de følgende år i de omkringliggende sogne. Omkring 1818 blev han gift med Ane Margrethe Nielsdatter f. ca. 1796. De nævner i tilgangslisten 1. november 1818 for Kåstrup, han som daglejer fra Hunstrup. I Kåstrup fødtes deres første barn 1. Ane Kirstine den 28. april 1819.

Året efter flyttede de til Ballerum i Tved sogn og her blev de boende som husfolk. I 1834 angives han at leve af sin jordlod. De fik 5 børn.

1. Ane Kirstine Sørensdatter f. og døbt 28. april 1819. Hun blev båret til Kåstrup kirke 4. juli af sin farmor, der da var huskone i Snedsted. Faddere var husmand Mads Christensen Degn og ungkarl Jens Chr. Oddeshede samt Lars Poulsen, alle 3 af Kåstrup. Ane Kirstine var som de andre børn hjemme 1834.
2. Dorthe Marie Sørensdatter f. 21. marts 1821 og hjemmedøbt. Hun blev fremstillet i Tved, hvor alle faddere var fra Ballerup.
3. Ole Sørensen f. 11. december 1823 i Ballerup, hjemmedøbt 12. december i kirke i Tved 25. juni 1824.
Blandt fadderne var hans søster Else Marie Olesdatter og hans svoger friskomager Vilhelm Ferdinand Düring af Hunstrup.
4. Niels Sørensen f. og hjemmedøbt 3. april 1826. Fadderne var alle fra Tved sogn.
5. Anders Christian Sørensen f. 15. september 1829, døbt 25. oktober i Tved kirke.
Faderen til børnene er alle steder kaldt Søren Olesen v. Graversen. Alle faddere her fra Tved.

F. Anna Olesdatter f. i Gjørup i Stagstrup sogn i 1800, men Ole Graversen flyttede med familien til Årup i Snedsted sogn hvor Anna blev fremstillet i kirken 4. maj. Her angives Ole Graversen (forhen i Kystmilitzen) og hustru, deres datter Anna, som forhen er hjemmedøbt, registreret i Snedsted kirke. Faddere var Maren Jensdatter i præstegården, pige Dorthe Andersdatter, Anders Christensen, Jens Degns Jacob og Søren Bak af Giersbøl. (Han var også degn).

Anna var den af Ole Graversens børn, der fik den hårdeste medfart i livet.

Som ung tjente hun på forskellige gårde i omegnen. Før 1822 må Anna være kommet til Holstebro og man undrer sig, når man i Snedsted kirkebogs tilgangsliste finder i 1822 (ingen dato) følgende:

Wilhelm Ferdinand Düring 24 år, handelsbetjent fra Sæby hertil og hustru Ane Olesdatter, fra Holstebro. De var ikke ægtefolk, men 19. januar 1823 viedes i Snedsted kirke ungkarl Vilhelm Ferdinand Düring fra København, handelsbetjent 24 år og pigen Anna Olesdatter i Årup, tjenestepige 22 år. Forlovere: For ham lovede gårdmand Peter Pedersen af Årup og for hende gårdmand Peter Larsen Toftdal af Årup.

1824 boede de i Hundstrup, og han kaldes friskomager 1823 (ingen dato) er de nævnt i Nors kirkebogs tilgang, hvor de kom fra Snedsted. Fra Nors noteres de 1831 med flytning til Skinnerup og 1834 herfra som skomagerfolk og almisselemmer til Hvidbjerg v. Å. 7. november 1835 kom de igen til Skinnerup fra Hvidbjerg v. Å. Både i folketællingen 1834 og 1840 angives familien som fattiglemmer og skomagerfolk.

13. september 1842 døde Ane Olesdatter Graversen og blev begravet 18. september i Skinnerup. Hun angives som 38 år, men hun var 42. Præsten skriver: "Død efter langvarig usselhed og fattigdom og sygdom".

Deres skudsmål fra præsterne, når de flyttede fra sted til sted, var altid pæne. Præsten i Skinnerup nævner, da de flytter til Vesten Å. at de aldrig har gjort sig uværdige til altergang, men da Anna Olesdatter dør, går det hele nok i stykker for Düring. De 4 ukonfirmerede børn fjernes fra hjemmet og 30. juni 1850 dør Vilhelm Ferdinand Düring. Død i drukkenskab på vejen, begravet 7. juli. Vilhelm Düring og Anna Olesdatter fik 7 børn.

1. Ane Margrethe Lovente Düring f. 1. august 1823 i Nors hjemmedøbt 1. august død 1. september 1823 begravet 7. september i Nors.
Forældrene boede da hos Jens Smed i Nors.

2. Niels Peter Düring f. 3. januar 1825 i Nors og hjemmedøbt samme dag, i kirke 4. april i Nors. Faderen nævnes da skomagerfrimester og indsidder (altså lejere). Fadderne var fra Hinding og Nors.
Niels Perter blev konfirmeret i Skinnerup 7. april 1839. Karakterer mg. 1841 kom han som tjenestdreng fra Skinnerup til Hundstrup. Mere vides ikke.

3. Ane Margrethe Rikke Düring f. 1826.

4. Charlotte Amalie Düring f. 25. november 1829 i Nors hjemmedøbt 29. december i kirke 6. juni 1830 i Nors, hvor præsten skriver "Efter forlangende hjemmedøbt af præsten, da barnet, svageligt, endnu ikke ansås stærkt nok til at komme med moderen i kirke. Fremstillet 6. juni 1830. Faddere: Alle Nors. Charlotte Amalie blev konfirmeret i Skinnerup 1844. Karakter: mg. Ifølge afgangsliste 1846 kom Sharlotte Amalie Düring som tjenestepige til Thisted.

5. Oline Marie Düring f. 11. juli 1833 i Skinnerup døbt 18. august. Alle fadderne fra Skinnerup.

Oline blev konfirmeret 1. søndag efter påske 1847 og angives at være i kost og pleje hos gårdmand Poul Villadsen for fattigvæsenets regning. Da hun endnu ikke er fyldt 14 år, skal hun have biskoppelig tilladelse til at blive konfirmeret og får det den 8. februar. Karakter: mg.

1847 (ingen dato) forlader Oline Skinnerup og tager 14 år gammel som tjenestepige til Thisted. Nu er hun gammel nok til at klare sig selv.

6. Lovise Marie Düring f. 1835 død 24. december 1836, begravet 1. januar 1837, datter af skomager Düring i Skinnerup fattighus, 1 1/4 år gl.

7. Lovise Christiane Düring f. 6. august 1839 i Skinnerup døbt 19. september . Følgende indført i kirkebogen: Uægte. Forældre: Fattiglem Wilhelm Ferdinand Düring og kone Ane Olesdatter i Skinnerup. barnet i kirke 1. december 1839 båret af Birthe Nielsdatter, tjenestepige Niels Ribers datter.

Faddere: Jens Christian Thuresen (Chresten Poulsen) og unge Jens Christian Pedersen, alle af Skinnerup. Skomager Dürings søn Niels Peter blev fadder i stedet for Chr. Poulsen. Konen blev ikke indledt i kirken førend at gårdmand Chresten Jochumsen af Fæbbested var udlagt som barnefader. Barnet uægte. Lovise blev konfirmeret 1854. Hun var i kost hos gårdmand Niels Chr. Hansen i Skinnerup. men selv ved konfirma-

tionen angives hun som Dürings datter, men barnefader Chr. Jochumsen. Karakter: mg/mg.

1854 forlader også Lovise sognet og tager til Ågård.

Hvad der blev af Anna Olesdatters børn ved jeg ikke. De fik en dårlig start på livet, men måske har de klaret sig godt fremover. Man ser jo tit at modgang giver kræfter.

G. Else Marie Olesdatter f. 1803 hjemmedøbt i Årup, fremstillet i Snedsted kirke 3. juli 1803. Faddere: Anders Kiærs søn af Årup, Dorthe Andersdatter af Bundgård og Chr. Poulsen Smeds Nikolaj og Chr. Tambour af Bundgård.

Else Marie blev konfirmeret i Snedsted kirke 1820 samme dag som sin 2 år yngre broder. Hun havde da gode kristendoms kundskaber og god opførsel. Else Marie nævnes som ugift tjenestepige 25. juni 1824, da hun var fadder til broderen Sørenns søn.

H. Gravers Olesen f. 7. april 1805 i Årup, døbt 1. september i Snedsted kirke.

1820 blev han konfirmeret i Snedsted, som afdøde husmand Ole Graversen i Årup hans søn. Han havde gode religionskundskaber og god opførsel.

Gravers blev ca. 1833 gift med Karen Margrethe Madsdatter f. ca. 1810 i Sønderhå.

De bosatte sig i Årup, hvor de havde et husmandssted, og han ernærede sig desuden som urmager.

Ved folketællingen 1834 boede hendes mor Maren Nielsdatter 52 år og dennes mand Lars Andersen Møller 75 år, tømrer, til leje hos dem, og da manden døde, fik moderen ophold hos dem, til hun i slutningen af 1840-erne døde. Karen Margrethe Madsdatter døde i begyndelsen af 1850-erne, og 1852 eller 53 giftede Gravers sig 2. gang Inger Sørensdatter Frost f.ca. 1815 i Stagstrup. Få år efter flyttede familien til Bedsted, hvor de først boede i byen, men senere flyttede ud i et husmandssted på Bedsted Hede, og her blev de boende. Gravers Olesen døde 26. april 1879, begravet 4. maj på Bedsted kirkegård, 74 år gl. Hans hustru overlevede ham.

Gravers Olesen og Karen Margrethe Madsdatter fik 3 børn:

1. Birgitte Marie Graversdatter f. 12. april 1834 ### 24. juni 1834.

2. Birthe Marie Graversdatter f. 1839 i Snedsted, hun var hjemme hos forældrene 1850.

3. Ole Martin Graversen f. 1847 i Snedsted, død 27. juni 1851. Herom findes et gravskrift i Thisted museum: Til Gravers ro og gemme er her nedlagt støvets del af det i livet så meget elskede barn Ole Martin Graversen, som den 27. juli 1851 omskiftede tiden med evigheden, da han var i en alder af 4½ år og efter at have lidt af en tærende sygdom i omtrent 1/4 år.

I sit 2. ægteskab med Inger Sørensdatter Frost fødtes også 3 børn

1. Søren Peter Graversen f. 24. marts 1854 i Årup, konfirmeret 19. april 1868 i Bedsted. Karakter: Meget godt oplyst. Herefter er han nok kommet ud at tjene. Han var ikke hjemme 1870.

2. Ole Martin Graversen f. 1856 i Snedsted. Han var hjemme hos forældrene 1870.

3. Karen Margrethe Graversen f. ca. 1860 død 23. februar 1872 på Bedsted Hede begravet 3. marts, 12 år.

I. Ane Kirstine Olesdatter f. 1807 i Snedsted 7. marts 1813 begravet Ole Graversens datter 5½ år gl.



Skjoldborg og Skyum

98. Peter ? Siemsen

f.
død
viet

99. Johanne ?

f.
død

Dette ægtepar finder jeg nok aldrig. Måske et af vore børn gør. Hvad ved jeg? At de havde en datter, der hed Dorthe Siemsen f. ca. 1792-96 i Holsten. Selv siger hun Eutin, hvor vi har undersøgt kirkebøgerne.

I 1771 var der kommet en lov, der påbød, at alle der fødtes i Holsten skulle døbes med deres fars efternavn, hvilket først blev påbudt i Kongeriget 1829. Vi må da gå ud fra, at Dorthes far har heddet Siemsen til efternavn. Dorthes børn hed Peder og Johanne, men derfor behøver hendes forældre ikke at have heddet det. Måske har de været døde før Dorthe kunne huske. Om hun havde søskende vides ikke.

Dorthe Siemsen = ane nr. 49.

100 Christen Christensen Kjærgård

f. 1741 i Nørhå

død 1799 i Hørdum

viet 28. september 1768 i Skyum til

101 Charlotte Amalia Povelsdatter

f. 1745

død december 1795

Christen Christensen Kiergaard født mandag, den 6.te i 9. 1741 efter præstens indskrivning, ligesom han blev døbt 1. hujus Dom. 24. post trinitatis. Hvis man ikke kender til gamle kalendere vil man undre sig over, at han kan være født i september og blive døbt samme måned den 24. søndag efter trinitatis (12/11), men hvis vi benytter den gamle benævnelse fra før 1700, var den 1. måned marts og den 9. november, og den 6. november var netop en mandag, og den efterfølgende søndag den 12. var 24. post trin.

Altså var Christen født 6. november, og moderen var Chresten Ladefogeds kone, Anne Vendelbo. Han blev straks hjemmedøbt og kom i kirke om søndagen. Qvindefadderne var Lars Mickelsens kone Maria Jensdatter, Karen Andersdatter, Jens Krogs kone Mette Kr.grd. (nok Kjærgård).

Karlefaddere: Chr. Hobel, Jørgen Kr.grd., Simon Pedersen og Chresten Ahlmann.

Christen Christensen Kjærgård var kun 5 år, da hans mor døde og faderen giftede sig igen, så han er muligvis vokset op hos sine morforældre. Han blev i alle tilfælde på egnen indtil han giftede sig.

17.9.1768 blev Christen Christensen af Hørdum trolovet med Charlotte Povlsdatter af Skyum. Forlovere var Peder Kjærgård (hans halvbroder) og Mads Knakkergård (Mads Knakkergård følger familien og deres børn så længe han lever). Viet 28/9 1768. Endnu er det ikke lykkedes at finde Charlotte Amalie Povelsdatter født, men med det navn hun har er det sikkert, at hun ikke er en almindelig bondepige, men hun og hendes mand blev efter ægteskabet almindelige husfolk. De boede først i Hørdum, derefter i Jestrup, Sønderhå sogn og efter 1782 i Hørdum sogn. I 1787 i Vester Hørdum, hvor han angives som husmand med kone og 2 børn Poul 11 år og Niels 4 år.

Chresten Kiærgård døde 1799, begravet 25/7, 57 år og 6 mdr. gl. Årsag: Febris stinatus, Charlotte Amalie var død julen 1795, begravet 1/1 1796, 50 år gl. Årsag: Morbes Eydrepres 17de an morum.

I Chresten Christensen Kjærgårds og Charlotte Amalie Poulsdatters ægteskab fødtes 6 børn:

A. Anna Chrestensdatter Kjærgaard født i Hørdum 1769, døbt 23. januar. Faderens broder Peder Kiærgaards hustru frembar det.

Mandsfaddere: Jens Smed, Poul Østergård og Poul Andersen. Kvindefaddere: Degnets pige Ole Drejers datter. Død før 1792.

B. Christen Christensen Kjærgård født og hjemmedøbt i Sønderhå 1770, frembåret i kirken 16/9, hvor de boede hos Jens Kik (skal nok være Kirk) i Jestrup, båret af Birgitte Boller pige på Koustrup, Faddere: Hans Rolighed, Willads Rolighed og Jens Kik, alle af Jestrup, samt Anders Fartborg af Kaustруп.

1787 blev han 17 år gl. konfirmeret i Hørdum og 1795 blev han fra Skyum indskrevet som landsoldat ved Jydske Reg. 3. afd. 79.

C. Anna Chrestensdatter Kjærgård f. i Jestrup 1772 og døbt i Sønderhå kirke 8/11 båret af Johanne Kierstine Chrestensdatter i Knattrup. Faddere: Jens Knattrup i Håe, Mads Snever, Hans Roligheds datter Maren og Else Chrestensdatter Silstrup, alle Jestrup. Konfirmeret i Hørdum 1789.

Omkring 1796 blev hun gift med Jens Jensen i Villerslev med hvem hun fik en søn Jens. Hun døde 16. juli 1797 og 30. dagen efter 15/8 afholdt Irup gods skifte efter hende. Arvinger efter hende var enkemanden Jens Jensen og deres liden søn Jens Jensen for hvem den afdødes far Chresten Kjærgård fra Vester Hørdum var formynder, da ingen nærmere familie var i live.

D. Poul Christensen Kjærgård f. 1775 døbt 13/3 = ane nr. 50.

E. Niels Christensen Kjærgård f. 1782 i Hørdum døbt 3/2 båret af Peder Kjærgårds hustru. Faddere: Peder Kjærgård, Chresten Pedersen, Chresten Morsing og begge Niels Nørgårds døtre.

Efter sin konfirmation flyttede han først til Skjoldborg og senere til sin broder Poul, da han bosatte sig i Fladskjær (se nr. 50). Her blev han 35 år gl. den 5/10 1817 gift med Johanne Chrestensdatter, der tjente hos Poul.

Forlovere var Chresten Andersen Dahlgård og Anders Poulsen, begge af Bedsted by. Niels og Johanne fik mindst 2 børn:

Ane f. 1819 og
Charlotte f. 1821.

F. Tvillingbroder til Niels. Han blev begravet vistnok samme dag og angives som Chr. Kjærgård og hustrus navnløse barn.

102 Christen Christensen Skriver

f. ca. 1735 i Villerslev ?
død 1813 i Villerslev
viet 1776 i Villerslev til

103 Maren Larsdatter

f. ca. 1740 i Villerslev ?
død 1808 i Villerslev

Skriverfamilierne, der boede i sognene Villerslev, Skyum og Hørdum i 17-18 hundrede-årene synes at være een stor slægt; men da Villerslev kirkebog først er bevaret fra 1757, og den Christen Christensen Skriveres søn, der blev døbt 1735 i Skyum kan ikke være vores Christen, for hans far hed Christen Jensen Skriver, men vor stamfader nr. 102 findes i Villerslev kirkebog indført 23. marts 1759 som ungarl Chresten Christensen Skriver i Villerslev trolovet med pige Mette Marie Jensdatter samme sted. Viet 20. april i Hørdum. Forlovere var hans far Christen Skriver og hendes stedfader i Hørdum Mølle, Chresten Møller. Hende var Chresten Skriver gift med i 17 år. Hun døde i 1776 og blev begravet den 3. juni 38½ år gammel.

Samme år den 8. november blev enkemand Chresten Christensen Skriver trolovet med pigen Maren Larsdatter af Villerslev og 17. december blev de gift i Villerslev kirke "og bor i Villerslev" skriver præsten.

Maren Larsdatter var sandsynligvis født i Villerslev 1740, men hendes forældre har jeg endnu ikke fundet, men hun blev vor stammøder og var gift med Chresten Skriver i 32 år. Hun døde i 1808 og blev begravet den 13. april, 68 år gammel.

Chresten Skriver overlevede hende i 5 år. Han blev begravet 2. juli 1813, 78 år gammel.

Vi ved fra Oppebørselsregistrets kommissionsprotokol over bondeskyld 1802, at Chresten Skriveres gård havde 3 tdr. 4 skp. og 1 fjerdingkar hartkorn og derfor i afgift betalte 3 rigdsd. og 51 skil. Da hans kone Maren døde afstod han gården til sin søn Chresten den 18. april 1808 og gik på aftægt hos ham. Da er hartkornet 3-2-1-1 1/3, resten er sandsynligvis solgt.

I sine 2 ægteskaber blev Chresten Skriver far til 11 børn, 7 i det første og 4 i det andet.

I Christen Skriver og Mette Maries ægteskab fødtes børnene:

A. Karen f. 10. november 1759 og døbt 11. november i Villerslev.

B. Johanne døbt 16. januar 1762 i Villerslev.

C. Jens døbt 27. december 1764 i Villerslev.

D. Maren døbt 28. april 1767 i Villerslev.

E. Christian døbt 11. februar 1770 i Villerslev

F. Anna døbt 8. oktober 1772 i Villerslev

G. Christen døbt 18. juni 1775 i Villerslev død 1775, 6 dage.

I ægteskabet med Maren Larsdatter fødtes

H. Chresten Chrestensen Skriver f. 1777 døbt 19. august båret af Mette Nielsdatter og faddere var Søren Smed, Chresten Douer, Chresten Eskildsen, Karen Chrestensdatter og Mette Klemmindsdatter.

Begravet 22. februar 1778, 6 måneder gl.

I. Chresten Christensen Skriver døbt 26. september 1779 båret af Karen Chrestensdatter (hans søster).

Faddere: Chr. Douer, Jens Skytte, Jens Jacobsen.

Inger Bertelsdatter og Kirsten Nielsdatter.

Det var ham der overtog gården efter sin far 1808, men senere angives han som husmand. Han var gift 2 gange. Hans 1. kone døde 10. september 1809. Johanne Jensdatter, 42 år gammel og straks efter fik han en jævnaldrende kone Maren Christensdatter med hvem han fik tvillinger 1810. Sønnen Hans Christian blev begravet 10 dage gl. og datteren 11 dage gl. den 30. september 1810.

1811 6. oktober blev en søn Christian begravet 12 dage gl.

1834 findes denne familie i folketælling fra Villerslev nemlig 43. familie, 1 hus

Chresten Skriver 55 år husmand

Maren Chrestensdatter 51 år hans kone

Chresten Christensen 19 år, søn

Helvig Chrestensdatter 13 år, datter.

J. Mette Marie Chrestensdatter døbt 28. juni 1781 = ane nr. 51.

K. Anne Chrestendatter døbt 12. april 1783 begravet 16. april 1783.

Chresten Christensen Skriver og Maren Larsdatter finder vi i folketællingen i Villerslev 1787 og 1801 1/7 1787 1 gård.

Chresten Christensen 52 år g. 2 x bonde og gårdmand

Maren Larsdatter 48 år g. 1 x hans kone.

Jens 22 år og Chresten 18 år af 1. ægteskab.

Christen 7 år og Mette 5 år af 2. ægteskab.

Chresten Jensen 85 år, husbonds far, enkem. 2. x.

1801 er kun børnene af 2. ægteskab hjemme.

104 Peder Nielsen Back

f. 1744

død 1803 i Odby

viet 3. februar 1778 i Odby kirke til

105 Karen Sørensdatter

f. 1741 i Odby

død 18. februar 1815 i Odby

Peder Nielsen Back (Bak, Bakke) blev født i 1744. Han er, så vidt jeg ved, ikke født på Thyholm, selv om der i Lyngs sogn findes flere familier Back, men ingen der har fået døbt en Peder i 1744, men måske er han fra Mors, måske Nandrup.

Han dukker for mig første gang op i Odby, da han indføres i kirkebogen 3. december 1777, hvor Peder Backe og Karen Sørensdatter blev trolovet.

Forlovere var Jens Thomsen og Niels Sørensen.

3. februar 1778 blev de viet i Odby kirke.

Karen Sørensdatter var født i Serup by, Odby sogn i 1741 og døbt i Odby kirke 12. november 1741 som datter af Søren Nielsen i Serup. Hendes mors navn er der lavet plads til i kirkebogen, men da Søren er gift for 3. gang, kan præsten åbenbart ikke huske Anna Larsdatter, der var mor til de 3 yngste.

Faddere ved Karens dåb var Elisabeth Jensdatter (=ane nr. 227) der bar barnet, Povel Nielsen, Peder Jensen, Niels Langgård, Kiersten Nielsdatter og Else Jensdatter.

Karen Sørensdatter voksede op i Serup by, men 3. august 1773 blev hun gift i Odby kirke med enkemanden Christen Dalgård, hvis kone var død året før, uden at efterlade sig børn. 3 år varede dette ægteskab. Chresten Pedersen Dalgård blev begravet 16. februar 1777.

Med ham fik Karen Sørensdatter 4 børn.

Laurs (Lauritz) 3/12 1773, Marianne 1775, Peder 1776, død sm. år og Kirsten 1777, død 14/2 1779.

3. februar 1778 giftede Karen sig som nævnt med vores stamfader, Peder Nielsen Back, der overtog gården, nuværende nr. 7 a af Odby i fæste. Gården tilhørte Hindsel, hartkorn 3 tdr. 4 skp. 2 fdk. og 2 album.

Også i dette ægteskab, der varede 25 år, fødtes 4 børn, hvoraf den ældste, Christian f. 1779, døde som spæd, og den yngste Niels f. 1783 døde 13. juli 1794.

Peder Nielsen Back døde i 1803 og blev begravet 17. juni på Odby kirkegård, 59 år og 3 mdr. gl.

Efter Peder Bakkes død afstod Karen Sørensdatter gården til sin ældste søn fra 1. ægteskab Lauritz Christensen Dalgård og kom på aftægt hos ham. Hun døde den 18. februar 1815, 73 år gl.

Lauritz havde 10. maj 1805 efter forening overtaget gården arveligt og var nu ejer af gården, og da moderens bo nu blev opgjort til 36 rd. 1 mark og 4 skilling bliver skiftet udsat.

De 4 arvinger er Lauritz, der ejer gården, Søren Christian Pedersen (vores stamfader), der bor i en gård i Bjørndahl, Mariane Chrestensdatter, ugift, tjener i Fløvlev og Lauritz bliver hendes formynder, Maren Pedersdatter er ugift og hjemme i fødegården. For hende bliver Søren Christian formynder.

16. december 1805 samles man igen for at få skiftet afsluttet. Lauritz er stadig formynder for Mariane men Maren Pedersdatter er i mellemtiden blevet gift med Niels Kjær i Barslev og da de ikke møder, påtager Lauritz sig også hendes sag. Derefter erklærer han, at nok var hans mor på aftægt hos ham, men der står ikke noget om, at han skal sørge for begravelsen, så det vil han kun, hvis han overtager hele arven. Søren Christian gør ingen indsigelser og boet afsluttes. Peder Bakke og Karen Sørensdatters 2 overlevende børn var altså

Søren Christian Pedersen f. 1781 = ane nr. 52 og

Maren Pedersdatter Back f. 1782 døbt 23. juni.

Fadderne var Jens Mickelsens pige, Lars Rokjær, Poul Christensen og hustru samt Mads Poulsen, alle af Odby, altså ingen, der kan vise hen til Peder Backs familie.

Hun blev hjemme hos moderen, og den sidste tid før hun blev gift hos sin halvbroder.

Hun blev 1815 gift med enkemanden Niels Larsen Kjær, 52 år, tømrer og husmand i Barslev, Hvidbjerg sogn. Forlovere Lars Backe og Peder Dalgård i Søndbjerg. Skiftet efter Niels Kjærs kone blev afsluttet 14. december 1815. Der står, at der var ikke noget at arve, men han lover at give børnene en god opdragelse. Børnenes antal angives ikke.

Maren fik i sit ægteskab med Niels Kjær 1 datter Maren Cathrine født 1818. Kort efter døde Niels Kjær og Maren blev nu gift med den 23 år yngre Niels Christensen Munk. Han var født 1805 og væver ligesom Maren. De fik sammen datteren Bodil Sophie født 1826.



Odby Kirke

106 Jens Christensen Munk

f. 7. juni 1750 i Lyngs sogn

18. april 1834 i Odby sogn

viet 13. juli 1781 i Odby kirke til

107 Else Pedersdatter Back

f. 1754 døbt 14. juli i Odby

1827 begravet 25. juni i Odby.

Jens Christensen Munk blev født i Jestrup 7. juni 1750 og døbt i Lyngs kirke den 26. juli som søn af Chresten Munk og Margrethe Pedersdatter (=gennem hende er det linien går tilbage til Gorm den Gamle).

Jens var den næst yngste af 9 børn, så for ham var det vigtigt at gøre et godt parti, og det gjorde han nok også.

Den 13. januar 1781 blev gårdejer Jens Munk og Else Pedersdatter trolovet. Forlovere var Peder Munk og Chresten Kåberød, og den 22. marts blev de gift i Odby kirke.

På det tidspunkt havde Jens Munk altså overtaget gården i Bjørndahl, nom med det sædvanlige tilføjelse "imod at gifte sig med datteren". Else Pedersdatter var født på gården, som hendes far havde giftet sig til ved at tage salig Niels Bjørndals enke til hustru.

Else Pedersdatter blev født i Bjørndahl 1754 og døbt i Odby kirke den 14. juli som datter af Peder Pedersen Back og Kirsten Bjørndals, men der er ikke indført faddere i kirkebogen, så hun er sandsynligvis blevet hjemmedøbt.

Hun havde 2 halvsøstre, men hendes eneste broder druknede ved Tambohus året før hun blev gift.

Vi ved lidt om hvordan gården, der havde hørt under Helligkilde gods, så ud.

I en taxation over Jens Christensens gård i Bjørndal (dato mangler) angives følgende:

- a. Stuehuset var 16. fag lang og 10½ alen dyb, det var dels grundmur og dels fyrretømmer med klinede vægge og stråtag, indrettet til 2 stuer, 1 kammer, 1 køkken og bryggers med ovn. Over 14 fag var loft og i huset var de fornødne vinduer og døre samt 2 bilægger kakkelovne og 1 indmuret kobberkedel på 1 tønne og 1 do. på 1/4 tønne. Skorsten og bagerovn af brændt sten. Taxeret til værdi 562 rd. 48 sk. til sølvværdi 450.
- b. Det søndre hus 8 fag lang, 10½ alen dyb, fyrre under- og over tømmer, klinede vægge, stråtag, indrettet til lade 150 rd. - 120.
- c. Østre hus 13 fag lang 10½ dyb, bygget som ovenfor, indrettet til tærskelo, hakkelselo, stald, fæhus, fåresti og vogndhus 286 rd. - 230. Ialt 800 rd.

Gården brændte for øvrigt ned til grunden en halv hundrede år senere, som er omtalt under deres barnebarn (se nr. 26).

Gårdens hartkorn var 1688 blevet nedskrevet fra 3 td. og 6 skp. til 1-7-0-2 matr.nr. 1. Den ny matrikulering 1844 fik gården nr. 3 og hartkorn nyt 3-1-0-0 og tdr. land 31 $\frac{10680}{14000}$

At Jens Christensen Munk ikke var uden midler ser vi af, at han den 18. januar 1824 lånte Chresten Olesen Mose på Mosegården i Flovlev 240 rd. sølv, mange penge den gang, beløbet tinglæst 25. september.

Chr. Olesen Mose var Elses halvfætter (= se 215 B).

Else, Jens Munks kone døde 1827 og blev begravet 25. juni på Odby kirkegård.

Gården havde Jens Munk allerede 1810 afstået til sin svigersøn Søren Christian Pedersen Back, og han blev som aftægtsmand på gården til sin død 18. april 1834 og blev begravet den

26. som aftægtsmand i Bjørndal, født i Lyngs, 84 år gl. I skiftedesignationerne for Odby angives: Intet at arve. Det var altid ordnet i levende live, når man var aftægtsfolk.

Jens Munk og Else Pedersdatter Back fik i deres ægteskab 3 børn:

A. Peder Jensen Munk f. 1782, døbt 28. april døde 1782, begravet Dom excense 5 uger gl. (Faddere: Mette Pedersdatter af Lyngs, Lars Back, Niels Munk, Chr. Koberø og Peder Munks datter).

**B. Peder Jensen Munk f. 1783 døbt 3. august.
Peder Munks datter bar ham og faddere var Peder Møller, Niels Munk, Chresten Kåberød og Anna Pedersdatter.
Begravet Peder, Jens Munks søn sexagerima-søndag 1785, 1 år og 6 mdr.**

C. Kirsten Jensdatter Munk f. 1787 = ane 53.

Det var naturligt, at Else og Jens Munk overlod gården til deres datter og svigersøn, men det var mange år at være på aftægt, hvis de ikke havde deres egen bolig, men måske bare et værelse hos de unge; måske har Kirsten lært af sine forældre, så hun fik sit eget, men hun kom jo også på aftægt både hos sin søn og sin sønnesøn.

108 Anders Christensen Semb

f. 11. maj 1727 i Hvidbjerg sogn
død 1773 i Hvidbjerg sogn
viet 14. december 1754 i Hvidbjerg kirke til

109 Margrethe Nielsdatter

f. 1730 døbt 1. oktober i Hvidbjerg sogn
død 1787 i Hvidbjerg sogn

Anders Christensen Semb blev født i Hvidbjerg ca. 1727, men kirkebogen er først bevaret fra 1730. I Heibergbogen, hvor han er en af stamfædrene angives han at være født 11. maj.

Han blev far til 9 børn, hvoraf kun den yngste døde som lille, så der var mange til at føre slægten videre, hvilket har bevirket at utrolig mange af de nulevende Thyholmere stammer fra denne gren af vor slægt. For nogle år siden omkring 1975 kom samme sommer en nordmand og en tysker for at se den gård, deres stamfader Anders Christensen Semb havde haft (nu matr.nr. 2) i Semb, halvdelen af "Vestergård". Anders Christensen blev 1. gang gift i Hvidbjerg kirke med Zidse Chrestensdatter af Sem den 14. juni 1753. Hun døde 1754, begravet 9. april, 32 år gl., sandsynligvis i barselseng.

Samme år den 14. december 1754 giftede Anders Christensen sig igen i Hvidbjerg kirke med Margrethe Nielsdatter. Her er tilføjet "bor i Sem". Margrethe var født i Barslev 1730 og blev døbt i Hvidbjerg kirke den 1. oktober som datter af gårdmand Niels Andersen og hustru Karen Larsdatter. Faddere var Chresten Andersen, Lars Jensen, Kerstine Jensdatter og Mette Andersdatter af Odgård.

Som 24 årig flyttede hun hjemmefra til sin unge enkemand i Sem. Gården han beboede var i 1745 blevet solgt af Niels Pedersen Hvidbjerg, forpagter til "Lyndevang" til Lars Nielsen i Hvidbjerggård.

Anders Christensen ejede altså ikke selv sin gård, men han ejede en gård i Ydby sogn, Luxhøj, som han havde købt 16. maj 1765, læst og protokolleret 29. juli 1769. Sælger var Lars Christensen Barslev og hustru, der boede i Luxhøj. Vitterlighedsvidner var Jens Poulsen af Semb og Niels Flovlev af Hvidbjerggård.

3 år før 16. oktober 1766 havde Anders Christensen lånt 200 rd. curant klingende mønt til Christen Nielsen Ørsnæs, der var i gang med byggeri på Helligkildegård. 1787 skyldtes endnu 100 rd.

Anders Christensen Semb døde 1773 begravet 1. juni.

Margrethe sad nu som enke på gården med 9 børn i alderen fra 0 til 18 år.

Men Margrethe var ikke dårligt stillet. Gården hun sad på havde været beboet af hendes mands slægt gennem flere generationer.

Den havde tilhørt Peder Hvidbjergs arvinger, men var sammen med nabogården 10. juni 1745 blevet solgt til Lars Nielsen i Hvidbjerggård, men Margrethe ejede som nævnt gård andre steder og havde jo også lidt formue, så hun blev på gården, mens børnene kom i vej. Margrethe døde 1787 og blev begravet 1. februar, 56 år 3 mdr. og 1 uge gl.

På det tidspunkt ejedes gården af nabogårdens ejer enken Dorthe Larsdatter, hvis far havde været ejer før hendes mand overtog den.

Med denne gård, som af og til tidligere kaldes "Jørgensgård", blev Margrethes gård sammenlagt, da først skiftet efter hende var afsluttet. Skifteforretningen startede 7. februar 1787 og sluttede 22. februar 1796, så helt stille og roligt kan det ikke være gået af, selv om det startede fredeligt med børnene og Dorthe Larsdatter.

Ved forseglingen af boet 7. februar beskrives nøje alt, hvad der findes på gården, selve bygningerne bestod af 1 dagligstue, 1 vesterstue, 1 køkken, 1 bryggers, 1 kælder, 1 hang-kammer=huggekammer, hvor der forfandtes 1 økse, 1 sav, 1 hammer og 1 hovtang, ikke mere.

Hele boet ude og inde blev nøje noteret, og det adskilte sig ikke meget fra en normal bondegård på den tid, men der er dog enkelte ting, der var usædvanlige, således at her var 1 bibel, 1 huspostil, og 4 små bøger. Det er det eneste sted udenfor præstegården, jeg har stødt på bøger i et skifte på Thyholm på den tid. Efter forseglingen skal skifteretten mødes 30. dagen efter nemlig 2. april 1787 og da møder rådmænd Klein af Thisted for at forestå bodeling, da ejeren af gården Dorthe Larsdatter har søgt og fået tilladelse til selv at forestå skiftet med hvem hun kan formå til at hjælpe, så der har nok allerede da været uenighed, og når skiftet varede 9 år før det blev afsluttet i "bedste forståelse", så må det have knirket en del. De 2 gårde blev sammenlagt og er i dag Sem Vestergård.

Arvingerne efter Margrethe angives alle 8 med opholdssted, da var det yngste barn Karen død. Arvingerne var:

1. Lars Andersen opholdende sig ved Moesse Jærnværk i Norge.
2. Christian Andersen forpagter i Boddum Præstegård.
3. Niels Andersen opholder sig i bemeldte Moesse i Norge.
4. Peder Andersen opholder sig i Stervbogården = (Dødsbogården).
5. Anders Andersen tjener sin broder i Boddum Pr. Alle fuldmyndige.
6. Jens Andersen 20 år.
2 døtre. Zidse og Anna Andersdøtre hvilke alle var til stede og nærværende undtagen Lars og Niels Anders sønner, for hvilke Christian påtog sig at være tilsynsværge og i alle dele at agte deres tarv.

Om Anders Christensen og Margrethe Nielsdatters børn ved vi følgende:

A. Lars Andersen Semb f. 17. oktober 1755, døbt 19. oktober.

Faddere: Niels Andersen (morfar) Povl Nielsen, Chr. Andersen, Karen Nielsdatter og Else Chrestensdatter.

Lars blev forvalter ved Moss Jernstøberi og administrator ved Det Ankerske Fideikommi, blev gift med Christine Elisabeth Heiberg i Frederikshald f. 18. marts 1758, død 10. november 1816.

Lars Andersen Sem og hans efterslægt er beskrevet i G.F. Heibergs bog "Slægten Heiberg". Han døde 15. april 1822.

Ifølge Personhistorisk Tidsskrift 3. række, 3. bind angives at følgende står på hans kiste "at grå hår ere en dejlig krone, når de findes på retfærdighedsvej, derom vidner den ædle olding Lars Semb, agent og ridder af Dannebrog. Han var født på Thyholm i Jylland 1755 16. oktober, forenet i ægteskab 1785 16. oktober med Christine Heiberg, der skienkede ham 6 børn, hvoraf de 4 tillige med deres elskede moder ere gangne foran til livets lande.

B. Christen Andersen f. 31. marts 1757 = ane nr. 54.

C. Niels Andersen f. 25. maj 1759 døbt 29. maj.

Faddere: Niels Andersen, Anders Christensen (nabo), Niels Christensen, Karen Nielsdatter, Mette Nielsdatter.

Niels kom som nævnt med broderen til Norge, men nærmere vides ikke.

D. Peder Andersen f. 12. maj 1761, døbt 13. maj hjemme, i kirke 24. maj.

Faddere: Peder Christensen, Chresten Helligsøe, Niels Christensen, Karen Nielsdatter, Mette Nielsdatter. Det var Peder, der stod for gården efter moderens død 1787, men allerede 1789 nævnes kun Dorthe Larsdatter som selvejer af begge gårde, der 1844 stadig er sammenlagt hartkorn gl. 8-0-0-1, navn "Vestergård".

Peder Andersen Semb var måske heller ikke den bedste af brødrene til at forhandle. Han kørte en retssag med Hvidbjerg præsten, angående tjenestekarleskatten, som han nægtede at betale, fordi præsten (underforstået) lod sig bestikke af gårdmænd med hjemmeboende børn, der tjente hos forældrene. Præsten rasede og undskyldte sig med, at han troede proprietærer selv samlede hos deres bønder.

15. december 1791 blev han dømt til at betale 9 rd. 5 m. 6 skilling. Da var han hos Christen (vor stamfader = 54), om han blev gift ved jeg ikke.

E. Anders Andersen Semb f. 5. januar 1763 i Semb, døbt 8. januar i Hvidbjerg.

Faddere: Niels Andersen, Niels Christensen, Peder Christensen, Karen Nielsdatter, Johanne Chrestensdatter.

Ved moderens død var Anders hjemme hos Peder, men senere under skiftet nævnes, at han tjener Christen i Boddum Præstegård (nr. 54). Omkring 1800 nævnes han i Ydby kirkebog som tjenende sin broder Niels. (Enten er han i Norge eller Niels er hjemme).

21. juni 1823 køber Anders Andersen Semb "Slejhuset" matr.nr. 15 af Hellerød. Sælger var Jens Lauersen Berg, tinglæst 30. marts 1826. Om Anders nogen sinde bor i Slejhuset ved jeg ikke. 1834 er han der i alle tilfælde ikke.

F. Zidse Andersdatter f. 12. december 1764, hjemmedøbt 16. december i kirke 23. december.

Faddere: Niels Andersen, Niels Christensen, Peder Christensen, Karen og Maren Nielsdøtre.

I 1787 tjente Zidse hos Hvidbjergpræsten Giersløff, men omkring 1790 blev hun gift med Jens Christensen Søndergård i Helligkilde (gl. matr.nr. 1 af Helligkilde). Her boede familien i 1801 og bestod da af Jens og Zidse, der begge var 36 år og børnene Anders Christian 9 år, Christen 6 år, Niels 3 år og Kirsten 1 år.

Gården var på godt 6 tdr. hartkorn og blev da Jens Christensen døde ca. 1819 overtaget på selvejerdisposition 10. juni 1819 af sønnen Niels.

Slejhuset (nu kun et par træer) og Søndergård ligger på hver sin side af banesporene lige efter Stokhøjvej. Om Søndergård hed det sig efter mors fortællinger, at det spøjte.

Deres efterkommere boede endnu på gården (nu matr. 6 a) i 1911, omtalt i la Cours: Danske Gårde.

G. Jens Andersen f. 1. januar 1767 og hjemmedøbt 3. januar i kirke 6. januar.

Faddere: Niels Andersen, Niels Knudsen, Møller, Mette Nielsdatter og Dorthe Chrestensdatter.

Jens nævnes ved moderens død kun som 20 år. Hans skæbne kender jeg ikke.

H. Anne Andersdatter f. 18. maj 1769, hjemmedøbt 21. maj i kirke 4. juni.

Faddere: Christen Christensen, Povl Christensen, Mads Sørensen, Margrethe Nielsdatter og Karen Chrestensdatter.

I 1787 var hun hos sin broder Christen i Kallerup, ugift, men 1801 var hun gårdmandskone i Lyngs og familien angives således i folketællingen 1. februar 1845:

Søren Larsen Agergård 48 år f. i Lyngs, gårdmand

Maren Larsdatter 43 år f. i Lyngs, hans kone
Anne Andersdatter 76 år f. i Hvidbjerg, hans mor
1 karl og 1 pige.

1. februar 1801 ser folketællingen således ud:

Lars Christian Therkildsen 34 år g. 1. x gårdbeboer

Anne Andersdatter 33 år g. 1 x hans kone

1. Søren Larsen 1 år, deres søn.

110 Laurids Knudsen

f. ca. 1745

død 18. januar 1793 i Odby

viet 11. december 1778 i Odby kirke til

111 Karen Mickelsdatter

f. 1734 døbt 22. februar i Odby

død 1797 begr. 5. maj i Odby.

Laurids Knudsen blev født ca. 1745, sandsynligvis i Bøvling eller omkringliggende sogn, men hans forældres navne har jeg ikke fundet. Men jeg ved følgende: Da han hedder Knudsen, må hans far hedde Knud, og han havde 2 halvbrødre og 1 helsøster og 1 helbroder, hvilket fremgår af senere hændelser, som jeg vender tilbage til.

Den 1. gang vi møder Laurids Knudsen i Odby er den 20. august 1778, hvor kirkebogen angiver at denne dag blev i Odby trolovet Laurids Knudsen og salig Peder Niensens enke.

Forlovere var Jens Kyndesen og Niels Michelsen.

Vielse 11. december 1778.

Brudens navn nævnes ikke, men hun hed Karen Mickelsdatter og det var hendes broder Niels, der var forlover for hende. For ham var færgemanden fra Oddeund (måske familie).

Karen Michelsdatter var født 1734 i Ålkjær i Søndbjerg sogn og blev døbt i kirken den 22. februar som datter af Mickel Nielsen Ålkjær og hustru Karen Nielsdatter. Faddere var Johanne Simonsdatter af Serup, Poul Pedersen af Serup, Anders Jepsen, Mickel Jensen, Karen Nielsdatter og Maren Jensdatter, alle af Søndbjerg.

Karen var den næst yngste af 5 børn; Niels, Kirsten og Maren, samt den yngste som også hed Karen.

5. maj 1763 blev Karen gift i Søndbjerg kirke med gårdmand Peder Nielsen i Odby, der havde en fæstegård på hartkorn 5-0-1-2 under Helligkildegård.

Allerede 1778 døde Peder Nielsen og blev begravet 30. april 42 år gl. dødsårsag: Han fik sine ben i stykker ved at et tillæstet vogn gik over dem, hvoraf han døde.

Karen Mickelsdatter havde sammen med Peder Nielsen fået 8 børn, hvoraf de 3 døde som små, sandsynligvis af tuberkulose.

Maren f. 1764 død 29. april 1768.

Niels f. 1765, Mickel 1766 død 1. februar 1767

Mickel f. 1767 død 8. maj 1768, Maren døbt 24. januar 1768

Mickel f. 28. maj 1769, Jens f. 18. juli 1773 og Christen f. 1776.

11. december 1778 blev som nævnt Karen gift 2. gang og Laurids Knudsen overtog nu fæstet af gården. Endnu 1788 nævnes han som fæster, dog havde han af Chr. Ørsnæs, Helligkildegård købt et hus på grunden med 1 fjerdingkar jord til sin ejendom og endelig 14. januar 1791 købte han hele gården og blev selvejerbonde, men allerede 2 år efter døde han den 18. januar og blev begravet ved Odby kirke den 26. januar 1793. Han efterlod sig kun et barn

A. Sidsel Cathrine på 13 år = ane nr. 55.

Ved skiftet efter Laurids Knudsen den 25. februar 1793 (Dueholm, Ørum og Vestervig amters skifteprot.) nævnes at den afdødes broder Jens Knudsen, som var født værge for datteren, mødte med fordring på at være hendes formynder, men da han tjente hos købmand Jens Kiær i

Lemvig og derfor ikke havde et fast bosted, måtte også Jens Kiær underskrive. Desuden står Jens Kyndesen, færgemand ved Oddesund som formynder for Cidsel Kathrine.

Da man i august kom fra skifteretten for at vurdere gårdens jorde kaldes han afdøde Laurids Kierk. Det skyldes at gårdens marker lå til kirkegårdsdigerne (senere matr.nr. 7). Da var gården overtaget af Karen Mickelsdatters ældste søn Niels. Gården kaldes her Kirkegården. Her får vi altså at vide, at Laurids Knudsen havde en broder Jens. Yderligere får vi oplysninger om ham og hans familie i skiftet efter halvbroderen Lauritz Nielsen, der døde i "Lille Helleris" i Søndbjerg sogn 1814.

4. juli 1814 finder skiftet sted, og enken Ane Margrethe Bierring angav afdødes arvinger at være:

1. en helbroder Jacob Nielsen boende i Bøvling sogn, Ringkøbing amt.
2. en halvbroders datter Zidsel Cathrine Lauridsdatter gift med sognefoged Chr. Andersen i Flovlev på Thyholm (ane nr. 55).
3. en halv søster Karen Knudsdatter gift med Niels Jørgensen i Trans sogn, Ringkøbing amt. Flere nævnes ikke så Jens må være død uden livsarvinger før 1814.

Laurids Knudsens 2 halvbrødre var født i Bøvling 1768 og 1771 og deres forældre var Niels Laursen og Sidsel Jensdatter. Kun faderen er angivet med navn ved deres dåb, men Sidsel angives i folketællingen som Jacobs mor, men efter alderen i folketællingen skal hun være født 1718 eller 19, altså har hun været mindst 53 år, da han blev født, men måske har hun ikke kendt sin egen alder, for den passer ellers godt til at hun er mor til Laurids Knudsen, der jo også lader sin datter døbe Cidsel; men jeg har ikke kunnet finde en Knud Lauridsen som 1. ægte mand til Sidsel Jensdatter.

Laurids Knudsens enke Karen Mickelsdatter var enke i 4 år, så døde hun. 5. maj 1797 blev hun begravet i Odby, 63 år gl.

Hendes ældste søn fr 1. ægteskab havde da overtaget Odbygård, men jeg tænker han havde tuberkulose, for 3 koner lagde han i graven før han selv døde, og efter hans død blev gården fuldstændig renoveret. Gården er i dag den største i sognet.

Mickel den yngste søn af 1. ægteskab overtog fødegården senere matr.nr. 7. Skødet udstedt 15. juni 1794.

112 Peder Christensen Leed

f. 1724 døbt 23. juli i Søndbjerg
død 1806 begravet 24. januar i Søndbjerg
viet 11. marts 1750 i Odby kirke til

113 Karen Jensdatter

f. 1730 døbt 29. maj i Odby
død 1794 begravet 30. oktober i Odby.

1724 6. post trin. (23/7) blev døbt i Søndbjerg kirke Christen Miltersen og Kirsten Pedersdatter Peder.

Faddere var Jens Miltersen, Peder Balle, Christen Harbo, Anna Knudsdatter og Maren Chrestensdatter.

Han var født i matr.nr. 9 ny nr. 13 i Søndbjerg by. Han var ældste søn af 8 børn og selv fik han 8 børn. Tilbage til denne familie kan vi føre de fleste beboere i sognene omkring, og forøvrigt er slægten spredt ud over hele landet og bl.a. kommer den i midten af forrige århundrede i København så kendte maler "Fattigholm" fra slægten her. En bog om ham udkom 1994, skrevet af Haugård? Peder Leed blev boende på egnen, 11. marts 1750 boede han i Serup, Odby sogn og blev da gift i Odby kirke med Karen Jensdatter af Serup. Det var hendes fødehjem de overtog. Hvorfor Peder Christensen og de fleste af hans søskende blev kaldt Leed vides ikke. Deres far kaldtes Chresten Balle, fordi han var født i en af Ballegårdene. Måske var der tidligere et Led, der hvor vejen fortsatte mod Havreland, netop hvor man kan tænke sig bygrænsen har været ud for deres fødehjem.

I Serup by kom familien til at bo i Karens fødehjem, der var en del af en større gård "Vestergård" kaldet i 17-hundrede-årene gl. matr.nr. 3, hvoraf halvdelen blev solgt og derefter delt op i 2 gårde på hver af hartkorn 2-5-1-1½. Den ene af disse havde Karens far og den anden fik nok Peder Leed. Gårdens ny matr.nr. blev nr. 12 i 1844. Karen Jensdatter var født i Serup 1730 og døbt i Odby kirke den 29. maj, 2. pinsedag som datter af Jens Pedersen og Elisabeth Jensdatter.

Povl Pedersens hustru af Serup Maren Ålkjær bar barnet.

Faddere: Niels Jensen, Niels Pedersen, Povl Pedersen alle af Serup, Kiærsten Jensdatter af Hellerø og Mette Jensdatter af Serup.

Efter Peder Leeds og Karens ægteskab købte de gården fri og sad derefter som selvejere indtil sønnen Jens kunne overtage den, hvilket skete i største hast i 1787, da Jens skulle indkaldes til soldat. Det forårsagede en større retssag, fordi godsejeren på Helligkildegård mente at skødet ikke var skrevet før indkaldelsen blev forkyndt, men da Søndbjergpræsten mødte op i retten og bevidnede at skødet havde været i orden, slap han fri til stor forargelse for Lautrup, der nu måtte ud og finde en ny soldat, for gårdejere var fritaget for militærtjeneste.

Peder Leed og Karen blev boende på gården som aftægtsfolk, og her døde Karen Jensdatter 1794 og blev begravet i Odby d. 30. oktober, 60 år!

Peder Christensen Leed døde 1806 og blev begravet 24. januar, 81 år.

Om deres børn og efterkommere findes i slægtsarkivet 62 kort. Her skal kun kort nævnes forskellige linjer i slægten.

A. Elisabeth Pedersdatter Leed blev født 1. december 1750 og efter krav fra jordmoderen døbt hjemme den 2., da hun viste tydelige dødstejn. Hun blev opkaldt efter sin mormor, der må have været tilflytter, da navnet ikke findes på Thyholm før den tid, og ud fra navnet kan man altid regne på, hvor længe slægten har været på stedet. Elisabeth er den før-

ste, der bliver døbt her med navnet. Elisabeth blev frembåret i kirken den 20. december 1750 båret af Christen Knudsens kone i Søndbjerg (barnets faster).

Faddere: Christen Knudsen, Willads Knudsen (gift med en faster), Niels Jensen i Helligkilde (mors halvbroder) og Gertrud Chrestensdatter (Willads Knudsens kone).

9. marts 1780 blev Elisabeth gift med Chr. Christensen Stavnstrup Riis f. 22. juni 1748 i "Flyndergård". over dem står et gravminde ved Blistrup kirke på Mors. Han døde 14. marts 1821, hun 2. oktober 1830. De fik 10 børn, hvoraf 3 sønner og 4 døtre overlevede dem.

B. Chresten Pedersen Leed f. 1753 døbt 27. maj i Odby.

Faddere: Niels Jensens hustru i Helligkilde bar barnet. De øvrige var Chresten Foged, Chr. Knudsen, Willads Knudsen, Karen og Dorthe Christensdøtre.

1770 blev Chresten Pedersen Leed konfirmeret på Venø, hvor han betegnes som Chr. Sønderskovs morbroders søn.

Lægdsrullen for Odby 1792 melder nr. 5 Peder Christensen Leeds søn Christen er 39 år og opholder sig på Venø. Hans videre skæbne er ikke søgt.

C. Kirsten Pedersdatter Leed f. 1756 i Serup, 21. marts frembåret i Odby kirke efter at være hjemmedøbt den 18. marts for svagheds skyld, båret af Niels Jensen i Helligkilde hans hustru.

Faddere: Niels Jensen, Willads Knudsen, Milter Christensen (farbroder), Mette Poulsdatter og Mette Pedersdatter.

Kirsten blev gift med Chresten Nielsen Krabbe f. 1761 i Odby, død 1834 i Hellerød, Søndbjerg sogn.

De boede i matr.nr. 2, ny matr.nr. 8 Hellerød, og de fik 6 børn: Niels 1786, døde 6 uge gl., Dorthe 1787, Niels 1788, døde 9 uger gl., Karen 1789, døde 20 uger gl., Niels 1791 og Peder 1792.

Krabbeslægten findes i dag over hele landet, også Thyholms Krabber er slægtshistorisk bearbejdet. Af andre slægtsnavne på Thyholm, der kommer ind blandt Kirstens efterkommere kan nævnes Gade, Heede, Odgaard, Borre.

Kirsten døde 1829.

D. Jens Pedersen Leed f. 1759 i Serup, døbt 6. maj i Odby kirke efter hjemmedøb for svagheds skyld, båret af Chresten Knudsens kone i Søndbjerg.

Faddere: Milter Christensen, Kirsten og Johanne Jensdøtre.

Konfirmeret på Venø 1777 som Jens Pedersen Led, Chr. Sønderskovs morbroders søn fra Thyholm.

Lægdsrulle for Odby 1792 melder

Nr. 6 Peder Christensen Leeds søn i Serup

Jens 37 år, 69½ tomme, hjemme, mødte ej, er gårdejer, går ud.

Jens var hjemme igen allerede 1787 og havde da overtaget faderens gård. Da var hans tilkommende hustru tjenestepige på gården. Den 12. februar 1788 blev han trolovet med Anna Nielsdatter i Odby og 10. april blev de gift. Forlovere var Peder Toftum og Peder Leed. Anna og Jens Pedersen Leed fik mindst 7 børn.

1. Peder Jensen f. 1788, hjemme 1801.

2. Niels Jensen f. 1789, overtog gården.

3. Karen Jensdatter f. 1790, gift med Anders Gregersen i Egebjerg, gårdejer.

4. Chresten Jensen f. 1791, død før 1801.

5. Dorthe Jensen f. 1792 gift med Niels Christensen Riis i Egebjerg, gårdejer.

Det var deres barnebarn, der som omtalt foran, stod for lånet til min fars og farbroders første båd.

6. Mette Jensdatter f. 1794

7. Zidse (Cicilie) Jensdatter f. 1799.

Hun blev 4. januar 1824 gift med Chresten Thomsen Gade på "Kappelgård" i Helle-rød. Gården er vist stadig i slægtens eje.

E. Mette Pedersdatter Leed f. 1762 døbt 28. februar båret af Willads Knudsens hustru.

Faddere: Chresten og Willads Knudsen, Niels Randers og Kirsten Jensdatter.

Er ikke hjemme 1787.

F. Anna Pedersdatter Leed f. 1767, døbt 3. maj båret af Mette Balle (faster).

Faddere: Chr. Bolesen, Chr. Knudsen, Mette Chrestensdatter og Kirsten Jensdatter.

G. Milte Pedersen f. 1770, døbt 5. august = ane 56.

H. Niels Pedersen Leed f. 1774 døbt hjemme den 14. marts i kirke den 4. april båret af Chresten Leeds hustru.

Faddere: Milte Christensen, Chresten Ven(ø) og Chresten Leed, Christen Pedersen, Kirsten Pedersdatter og Kirsten Jensdatter.

I lægdsrullen 1792 fra Odby sogn meldes Peder Christensen Leeds søn Niels f. i Serup 16 år, 62 tommer, opholder sig i Blistrup. Det var her hans ældste søster boede, se foran. Hans videre skæbne er ikke søgt.



Søndbjerg Kirke

114 Chresten Christensen Balle

f. 1741

død 1814 i Søndbjerg

viet 1776 i Odby kirke til

115 Karen Nielsdatter Gade

f. 1736 i Odby

død 1814 i Søndbjerg

Christen Christensen Balle var født ca. 1741 men hans fødsel har jeg ikke kunnet finde, selv om han ikke giver indtryk af at komme udefra, men han kunne være fra Mors eller Venø?

Den første gang jeg finder Christen Christensen Balle nævnt på "Ballegården" er i kirkebogen for Odby, hvor præsten skriver 4. oktober 1776 blev Chresten Christensen af Balle og Karen Nielsdatter af Odby trolovet og 12. november 1776 blev Chr. Balle og Karen Nielsdatter viet.

Forlovere: Thomas Mickelsen og Niels Gade. Gården ejedes da af Chr. Knudsen, senere af dennes søn Poul Christensen Korsgaard. Karen Nielsdatter var født i Odby 1736. Hjemmedøbt 15. december og fremstillet i kirken 28. januar 1737, som datter af Niels Pedersen Gade og hustru Maren Pedersdatter.

Mickel Madsens hustru i Syndergaard i Søndbjerg bar barnet (Karen Pedersd.).

Faddere: Claus Reimertsen far Oddesund, Chresten Pedersen, Niels Skræder, Maren og Karen Nielsdøtre af Odby.

Ved folketællingen 1787 bor de som gårdfolk på gården sammen med deres eneste barn og 1 tjenestepige.

I hartkornsspecifikationerne 1789 angives under gårdmænd i Søndbjerg by 5. Chresten Balle, tilhører Poul Korsgaard, hartkorn. 2-3-3-2.

Ved folketællingen 1801 ser familien sådan ud:

Christen Christensen 61 år gift 1. gang, gårdmand

Karen Nielsdatter 64 år gift 1. gang, hans kone

Milner Pedersen 31 år gift 1. gang, svigersøn

Kirsten Chrestensdatter 22 år gift 1. gang, hans kone

19. februar 1814 døde Chr. Christensen i Ballegård 73 år, begravet påfølgende 6. marts (det må have været streng frost den vinter).

11. september 1814 døde Chr. Christensens enke i Ballegården Karen Nielsdatter 77 år, begravet 18. september. Månedsdagen efter Karens død mødte skifteretten i Ballegården.

Arvingen var deres eneste datter Kirsten gift med Milner Pedersen, som opholdt sig i Stervboet (dødsboet), men inden videre blev foretaget meldte gårdens husbond Poul Korsgaard af Kobberrød sig, fæstede den til afdøde dat. 24. april 1776, hvilket blev påtegnet skifterettens indmeldelse.

Indendørsbesætningens samlede værdi 66 rd. 2 mark. Udendørs: 2 bæster og 1 so 50 rd., 3 køer, 1 gris og 1 kalv 100 rd. 3 får 12 rd., 1 kamskær, 2 grebe, 1 spade, 2 skovle, 1 høele, 1 skærekiste med kniv, 1 fork, 1 rive og andre små gårdsredskaber 10 rd., 1 plov med 2 langjern og 3 skærer 25 rd.

De afdødes datter og hendes mand Milner Pedersen erklærede at sidste års indbjergning kornafgrøde havde været af rug 20 travet 18 kjærver, af byg 29 travet og af havre 24 travet, om indbjergning i år bliver det samme kan ikke siges før indhøstningen.

Husbonden mener det er for lidt og at husene er brøstfældige, men for at arvingerne ikke skal fornærmes vil han have uvildige mænd til at vurdere det hele.

Milter Pedersen erklærede, at så længe skiftet stod på, ville han ordne alt på gården som hidtil. For at holde begravelsen har Milter ialt lånt 3 td. rug, ½ td. byg og 3 skp. malt. (Huske må I her, at vi befinder os i året efter Statsbankerotten, hvor rigsdaler blev nedskrevet til 1 sjettedel af værdien. De nye penge blev trykt i den ny Rigsbank, hvorfor navnet på de nye blev rigsbankdaler.) 16. december 1815 afsluttedes skifter ved herredsfoged Høyers fuldmægtig Hans Kjær i overværelse af vidnerne sognefoged Jens Vestergård i Søndbjerg og Chresten Madsen i Helleris Mølle. Milter havde indgået forlig med ejeren Poul Østergård, der overlader ham en del udendørs besætning samt 1 ko, men resultatet var at Milter som over en 1/3 af Danmarks bønder var færdig og måtte forlade gården.

Men alt det slap Karen og Chresten Balle for. De døde på deres gård, der lå lunt op af den gamle kirke, senere blev den flyttet ud på marken. "Vester Ballegård", ny matr.nr. 15. 1 barn: Kirsten Chrestensdatter = ane nr. 57.

Det skal bemærkes, at Milter og Poul Korsgård var fætre, Milters far og Pouls mor var søskende.

116 Jens Pedersen Lybye

f. 1740 i Hem sogn

død 1820 i Hem sogn

viet 1771 i Hem kirke til

117 Bodil Pedersdatter

f. 1744

død 1796 i Hem sogn

Jens Pedersen Lybye blev født i Hem sogn på Salling. Hans fødselsdato er ikke angivet, men ifølge Hem kirkebog 1740, 13. post trinitatis (11/9) havde Peder Lybye et barn til dåben kaldet Jens. (Hustru: Karen Nielsdatter).

Faddere: Christen Saugaards kone, Chresten Kisums kone, Svenning Andersen og Niels Col, alle af Hem.

Navnet Lybye stammer fra nabosognet Lyby, hvor slægten i nogle generationer skal have boet på Lybygård. Slægten lever stadigvæk på Salling, hvor de i begyndelsen af 1900-årene kaldtes "de langhårede", et sallingboudtryk om velhavende "hovskisnovski" bønder. Jens Lyby var nær i familie med Govlslægten. Han havde 2 farbrødre der hed Peder Govl og Christen Govl. Se I.B. Hansen: Sallingslægten, N. Bjært-Handbjerg-linien side 119-166.

Ifølge Hem kirkebog 1/4 1771 brudeviedes landsoldat navnlig Jens Pedersen Lyby, da tjenende hos Thomas Wilse i Haborg til Søren Laustsens tjenestepige i Hem, navnlig Boel Pedersdatter efter foregående trolovelse, som blev holdt i Søren Laustsens hus i Hem.

Boel eller Bodil Pedersdatter var født ca. 1744 men ikke i Hem sogn. Hendes forældre er ikke fundet. Hun døde i 1796 og blev begravet den 22. januar, 51 år gl.

Skiftet efter hende findes i Krabbesholm skifteprotokol 1796, 30. dagen efter hendes død, hvor er anført at fæstebonden Jens Lybye i Hem Kroue hans kone Bodil Pedersdatter er død og man nu afholder lovlig skifte med enkemanden på den ene side, og hans med hende avlede børn på den anden side, som er: Peder, 25 år, Anne Dorthea 21 år, Karen 19, og Chresten 14 år. Formyndere for de umyndige børn var selvejer Niels Jensen Refsgaard af Krarupgaard. Der blev intet at arve og formynder for børnene blev ældste Peder der var den eneste myndige. (Den gang blev piger aldrig myndige).

I 1783 var Hem bys jorde blevet udstykket grev Trampe Krabbesholm var største lodsejer.

Han tilbød at udflytte Jens Lybys gård, hvis bymændene ville hjælpe med husets opbygning på marken og gødnings udkørsel, hvilket skete.

Da Jens Pedersen Lyby gifter sig 2. gang 27. december 1796 betegnes han enkemand af de udflyttede gårde i Hem. Pigen var Dorthe Pedersdatter tjenende i Krarupgård. De var blevet trolovet 23. august og forlovere var Niels Revsgaard i Krarupgaard og Svenning Nørby i Brøndummark.

Jens Pedersen Lyby døde 14. februar 1820, begravet 23. februar gårdmand i Hem, 79 år.

I skiftet efter ham er kun børnene fra 2. ægteskab nævnt, nemlig en søn Peder 22 år og 1 datter Bodil Marie 16 år.

Bodil og Jens Pedersen Lybye fik 5 børn

A. Peder Jensen Lyby f. ca. 1772.

Var hjemme ved folketællingen 1787.

B. Anna Dorthea Jensdatter Lyby f. ca. 1774.

Hjemme 1787 og nævnt i skiftet 1796.

C. Karen Jensdatter Lyby f. 1777, hjemmedøbt 14. august i kirke 5. oktober i Hem.
Faddere var Jens Lybyes søster Maren fra Vester Lybye, Søren Laustsen, Povl Christensen, Palle Jørgensen og Anders Nielsens datter Grethe, alle Hem.
Karen var hjemme både 1787 og 1801, men 40 år gammel 20. oktober 1817 blev hun gift i Hem kirke med enkemand og gårdmand Peder Ibsen i Bilstrup ved Skive, 50 år.

D. Anne Jensdatter Lybye f. 1780, døbt hjemme 16. august, i kirke 8. oktober.
Blandt fadderne faderens broder Niels Pedersen Lybye, da tjenende som ladefoged på Starupgaard.
2. september 1781 blev Jens Lybyes datter Anne begravet, 1 år gl.

E. Christen Jensen Lybye f. 14. august 1782 = ane nr. 58.

I sit 2. ægteskab med Dorthe Pedersdatter 2 børn:

F. Peder Jensen Lybye døbt 5. oktober 1797.
Ved hans dåb kaldes gården Hem Kroe.
Peder blev gift med Mette Sørensdatter og de overtog hjemmet, hvor hans mor Dorthe gik på aftægt. De fik 5 børn:

1. Dorthe 1823
2. Søren 1825
3. Dorthe Marie 1827
4. Anna 1830
5. Jens 1832.

Nr. 2 Søren Pedersen Lybye blev gårdmand, folketingsmand, rigsdagsmand, kammerråd og er omtalt mange steder, bl.a. i Carl Thomsen Hasselholt "Fra Hoveritid til Husmandstid", og i Store Nordiske Leksikon.

G. Bodil Marie Jensdatter Lybye f. ca. 1804.

Nævnt i skiftet efter faderen.

Hun er tjenestepige og ugift hos sin broder på gården 1834, hvor også hendes mor er aftægtskone på 68 år.

118 Jens Pallesen

f. 1739 i Smollerup sogn
død 1807 i Smollerup
viet 1766 i Smollerup kirke til

119 Karen Jensdatter

f. 1744 i Smollerup sogn
død 1806 i Smollerup

Jens Pallesen blev født 1739 i Øster Børsting og døbt 17. marts i Smollerup kirke som søn af Palle Jensen og Kirsten Pedersdatter i Børsting.

Faddere var Laues Søndergård, Jens Jepsen, Peder Huus, Anne Eskesdatter, Peder Nielsen, Maren Pedersdatter i Overgård, alle af Børsting.

Anna Sørensdatter Chresten Pedersens (kone) bar det.

Fra flere sider har jeg hørt at vi gennem Pallesenslægten skal være i familie med den jyske hjemstavnsdigter Jeppe Åkjær, men jeg har aldrig selv taget mig tid til at undersøge det, men måske en af familien får lyst en dag.

Jens var den yngste af faderens 4 børn i 2. ægteskab. De 2 fra 1. ægteskab døde som små, og af de 3 fra sidste, døde mindst et som lille, og de andre var for unge til at overtage gården efter faderen, så det blev Jens, der tog over.

6. september 1766 blev Jens Pallesen og Karen Jensdatter i Lånnum viet i Smollerup kirke, efter at de den 11. august var blevet trolovet i Øster Børsting.

Ifølge Smollerup kirkebog blev Karen født 4. juli 1744 i Lånnum og døbt i Smollerup kirke 12. juli som datter af Jens Christensen og Dorthe Pedersdatter i Lånnum.

Faddere: Hans Pedersen, Anders Thomadsen, Jens Espensen, Anne salig Christen Christensens datter. Maren Bryrup bar barnet.

Karens slægt skal skrive sig tilbage til Dueholmslægten fra Sevel sogn og Vistislægten som også er gift ind i Riisslægten, men måske en eller anden får lyst til at undersøge det nærmere.

Jens Pallesen og Karen Jensdatter blev boende på gården i Øster Børsting, hvor Karen døde, begravet 17. december 1806, 62 år gl. på Smollerup kirkegård.

Året efter døde Jens Pallesen og blev begravet på Smollerup kirkegård 15. februar 1807.

Karen og Jens Pallesen fik 9 børn.

A. Jens Jensen døbt 19. juli 1767 født i Børsting.

Faddere: Peder Palisen, Peder Søndergård, og hustru, Jens Høgild og Sofia Andersdatter, alle af Børsting.

Peder Palisens hustru bar barnet.

Jens er sandsynligvis død før 1769, da det næste barn får navnet.

B. Jens Jensen døbt 19. marts 1769, båret af Jens Christensens datter Bodil af Lånnum (moster), blandt fadderne Peder Pallesen. Jens døde i 1769. 15. oktober stod forældrene åbenbar skrifte, fordi de kom til at ligge Jens ihjel om natten.

C. Jens Jensen døbt 16. september 1770 i Smollerup.

Faddere: Mads Jensen i Storgård, Peder Pallesen Djudensgårds hustru og Mickel Espensens pige, alle Børsting. Jens Christensens datter i Lånnum bar.

Også denne søn døde vist som lille.

D. Kirsten Jensdatter f. 12. april 1773 og døbt 23. maj.

Død som lille.

E. Palle Jensen f. 1774, døbt 27. februar egentlig Pale efter kirkebogen.

Faddere: Peder Palisen, Andreas Søndergård, Niels Christensen i Lånrum, Jens Nielsens og Mickel Espensens hustruer. Jens Christensens datter bar.

Palle levede, han er ikke hjemme ved folketællingen 1787, men han er i lægdsrulle 1792 og 93.

F. Jens Jensen f. 10. oktober 1776, døbt 24. november i Smøllerup.

Faddere: Peder Pallesen, Andreas Jens Nielsens, Mickels hustru og Jens Madsens hustru, alle af Børsting, Jens Christensens datter af Lånrum, Bodil, bar barnet.

Jens var hjemme hos forældrene, der de sidste 5 år var på aftægt hos ham.

G. Kirsten Jensdatter f. 1779 i Østre Børsting døbt 15. august.

Blandt fadderne Jens Rørgårds hustru og Jens Pallesens tjenestepige, der bar barnet.

Kirsten døde som lille.

H. Dorthe Jensdatter f. 1782 døbt 6. december = ane nr. 59.

I. Peder Jensen f. 1784 døbt 25. december, juledag.

Faddere: Las Nielsen og hustru, Mickel og hustru, og Jens Pedersens datter Kirsten bar barnet, alle af Børsting.

Peder var hjemme 1787 men ikke i 1801 og heller ikke fundet i lægdsrulle, så måske er han også død som barn. Det ser ud som kun 3 af Jens Pallesens børn levede, hvilket kunne tyde på, at der har været tuberkulose i hjemmet.

120 Niels Clemmensen Dolleruphus

f. 1709

død 1791 i Humlum

viet 1756 til

121 .

f.

død

Det er ikke meget jeg ved om Niels Clemmensen Dolleruphus. Det er ikke blevet lettere af, at folk i Humlum skiftede efternavn, når de flyttede, fordi alle gårde og huse i Humlum havde navne, så disse navne blev hæftet på personerne.

Vi ved at Niels Clemmensen eller Clemigsen var født ca. 1709. Kirkebogen begynder 1701 men de første 60 år kun i stumper og for viede mangler den helt fra 1749-53 og fra 1754-60. Det ser ikke ud til at Niels Clemmensen er født i Humlum, men er nok kommet her sammen med søskende og måske forældre.

Før 1736 blev Niels Clemmensen og Birthe Andersdatter gift. Hendes navn kan stykkes sammen af stavelser ved børnenes dåb, mens konens navn ikke er nævnt i andet ægteskab.

Den 1. gang jeg har navnet i Humlum er 1727, da Margrethe Clemensdatter bliver gift med Jens Christensen. Fra Niels Clemmensens 2. ægteskab er fundet 5 børn nemlig

A. Clemig Nielsen døbt 8. januar 1736 i Humlum kirke.

Niels Clemingsen og hustru ndersdatter deres søn. Faddere var Anne Peders Gottrup, Mads Gottrup, Morten Bredalsgård, Mette Chrestensdatter, Clemingsdatter holdt barnet.

B. Maren Nielsdatter f. 12. april 1744 døbt 12. april i Humlum.

Niels Clemmingsen og hustru Andersdatters barn, værende til huse i Bredal

Faddere: Niels Christensen, Jens, Kristen Madsen, Madtz Bredahls, Jens Thøgersens hustru bar barnet.

1762 blev Maren Nielsdatter Dolleruphus konfirmeret, 17 år.

Viet i december 1762 Jens Jensen Krog, tjener på Vejbjerggård og Maren Nielsd. Dolleruphus.

Af deres børn kendes Inger f. 1771, død som lille og Jens f. 1772 gift 1799 med Karen Olesd. Pallesgård.

C. Margrethe Nielsdatter f. ca. 1746 døbt 16. post Trin. Niels Clemmensen og Birthe Andersdatters, siddende til huse _____ gård deres pigebarn.

Faddere: Kun læseligt i Bredahlsgård, Jens Christensen - Madtzen, Mette Clemmingsdatter.

Margrethe er ikke fundet konfirmeret.

D. Anders Nielsen f. ca. 1747 (halvdelen af siden mangler) Niels Clem..... og hustru Andersdatters søn. Af faddere kan læses Mads Gotterup, Jens Andersdatter bar barnet.

Herefter mangler næsten de følgende sider, de findes kun i småstykker, men fra 1755 nogenlunde.

- E. Laust Nielsen f. 1755 døbt 21. december. Her siges 1. gang Niels Clemmensen Dolleruphus hans lidet barn.
Laust Lunds datter bar ham. Faddere: Laust Lund, Jens Thøgersen, Christen Pallesgård, Karen i Berdahlsgård og Zidse Pallesgård. Døde året efter.
Børn fra 2. ægteskab:**
- F. Laurs Nielsen f. 1757, dato mangler. Niels Clemmensen Dolleruphus hans søn. (Konen nævnes ikke mere ved børnenes døb).
Faddere: Dorthe i Lille Lund, Jens Thøgersen, Chresten Pallisgård, Zidse Pallisgård og Karen i Bredahlsgård. Laurs er ikke fundet konfirmeret.**
- G. Chresten Nielsen Dolleruphus f. ca. 1761, konfirmeret i foråret 1778, 17 år gammel.
Han blev gift 2. maj 1794 med pige Anne Sørensdatter af Vejbjerggård.**
- H. Niels Nielsen Dolleruphus døbt 30. januar 1763 = ane 60.**
- I. Peder Nielsen Dolleruphus f. 1767, båret til dåben af Chr. Pallesgårds hustru. Faddere: Clemmen Bramstrup og hustru, Mogens Bredalsgård, Søren Bredahlsgårds hustru og Jens Pallesgård.
Peder blev konfirmeret 1. søndag efter Mikkelsdag 1783 (5/1).**
- J. Jens Nielsen Dolleruphus døbt 24. post trin. 25/11 1770.
Båret af Søren Bredahlsgårds hustru.
Faddere: Chr. Pallesgård, Chr. Bramstrup, Chr. Stokkendals søn, Karen Bredahlsgård og Chr. Kirkehus' datter.
Jens blev begravet 27. oktober 1771.**

Niels Dolleruphus 1. kone døde 1756 og samme år må han være blevet gift igen. 1787 var Niels Clemmensen Dolleruphus enkemand 2. gang, boende hos sønnen, og 1791 døde han og blev begravet 20. november i Humlum. 83 år gammel.

122 Chresten Larsen Thagaard (senere Stokkendal)

f. 1720 i Humlum sogn
død 1788 i Humlum sogn
viet 1760 i Humlum kirke til

123 Birgitte Chrestensdatter

f. 1734 i Odby sogn
død 1809 i Humlum sogn

Chresten Larsen blev født i Thagård 1720, eller Tagvad som gården kaldtes indtil omkring 1730-40, en gård som havde været beboet af slægten fra 1600-årene og måske før. Han var søn fra sin far Lars (også Laurids) Jensen Thagårds 2. ægteskab med Maren Chrestensdatter, som faderen blev gift med før 1718, da Chrestens ældste broder blev født. Denne ældste broder Jens kom til sin farbroder Anders i Ålborg, hvor han blev storkøbmand og justitsråd. Han købte gården fri og overdrog den til Christen ved faderens død 1745, og da han i sine 2 adelige ægteskaber ingen børn fik testamenterede han sine søskende så meget, at de kunne leve trygt af det. Han er beskrevet mange steder (se familiekartoteket). Af Chrestens 7 yngre søstre døde de 3 som små.

Da faderen Lars Jensen Thagård døde i 1745 var Chresten og alle de øvrige børn undtagen storebror Jens, hjemme på Thagård, som Chresten havde fæstet af faderen. Da storebror Jens kommer hjem til skiftet og i kraft af at være den ældste har ret til at overtage gården, bestemmer han, at Christen kan beholde Thagård imod at han 1. beholder Maren (f.ca. 1734) på gården evt. stedse, hvilket tyder på at Maren fejler et eller andet. 2. De 2 yngste Ide Margrethe (f. ca. 1738) og Jens (f. ca. 1749) i mindst 4-5 år.

Det har Chresten ikke særlig lyst til, så han giver afkald på Thagård til fordel for sin søster Karen f. ca. 1721, da hun netop er blevet trolovet med Jacob Jensen af Tangsgård hans søn Peder Jepsen i Gudum, og det vil Karen og Peder gerne, så de overtager Thagård. I stedet gifter Chresten sig med Anders Olufsen i Stokkendal hans datter Gertrud f.ca. 1721, og nu flytter han til Stokkendal og bærer herefter navnet Chresten Larsen Stokkendal. I ægteskabet med Gertrud blev Chresten far til 6 børn.

Gertrud døde 1758, begravet 5. august i Humlum. Efter hendes død, har Chresten sandsynligvis fået sin næste hustru i huset, vor stammoder, for havde hun ikke været der, skulle brylluppet have stået i hendes sogn, men 28. december 1760 blev Chresten Stokkendal og Birgitte Chrestensdatter viet i Humlum kirke.

Birgitte var født i Odby sogn 1734 og døbt i kirken 13. post trinitatis (19/9) som datter af unge Christen Andersen i Serup og hans hustru Dorethe Jensdatter. Johanne Simonsdatter bar hende og faddere var Jens Simonsen i Uglev, Chresten og Thomas Andersen, Else Andersdatter og Kirsten Nielsdatter (alle Serup). Birgitte var den ældste af fem søskende, hvoraf 1 døde som lille. At Birgitte kom "søndenfjords", som det heder var ikke så mærkeligt. Nogle af de gamle lokalhistorikere siger, at det var skik og brug at sende børn tilbage over fjorden, hvis slægten var kommet derfra og derfor var der en stadig vandring af slægterne fra den ene side af fjorden til den anden.

Birgitte og Chresten Stokkendal blev boende på gården der havde 5 tønder og 3 fjerdingkar hartkorn. I 1780 gjorde de ½ plovs arbejde til Vejberggård i hoveri og gav årlig 1 td. rug, 1 td. byg og 1 td. havre.

I 1787 ved folketællingen 1. juli havde Birgitte og Chresten Stokkendal følgende børn hjemme:

Poul 28 år, Anders 26, fra faderens 1. ægteskab. Chresten 23 år, Dorthe 20 år, Gertrud 16 og Mads 11 fra sidste ægteskab.

Ifølge Humlum kirkebog 27. februar 1788 prædikede præsten over Chresten Lauridsen Stokkendal, 67 år gl.

Det gav man selvfølgelig offer for til præsten, ellers hedder det "kastede jord på".

Ved folketællingen 1801 havde Chresten overtaget gården og Birgitte, der her kaldes Birthe Chrestensdatter var på aftægt. Hun døde 1809 og blev begravet 24. januar 75 år gl.

I Christen Stokkendals 1. ægteskab med Gertrud fødtes børnene:

A. Lars Christensen Stokkendal ca. 1748.

Han blev konfirmeret i Humlum kirke 1765, 17 år gl.

B. Maren Chrestensdatter Stokkendal døbt 21. september 1749.

Blandt fadderne Peder, Karen og Margrethe Thagård, og Andersdatter bar barnet. Maren Stokkendal blev også konfirmeret 1765.

C. Anders Christensen Stokkendal døbt 28. juli 1751.

Margrethe Thagård bar ham.

Anders blev konfirmeret 1767, 16 år gl.

1787 tjente han som karl på Vognsgård i Humlum angives som 36 år og ugift. Om det var ham eller hans lillebror, der blev gift 1794 er ikke bevist (se nr. 122 F).

D. Anna Chrestensdatter Stokkendal døbt 6. januar 1754.

Nørgårds hustru Karen holdt barnet.

6. november 1763 blev der prædikeret over Chresten Stokkendals datter Anna, 9 år gl.

E. Povel Christensen Stokkendal døbt 1. november 1756.

Båret af Peder Thagårds hustru.

Konfirmeret 1773 i Humlum kirke, 17 år.

Lægdsrullen 1789 lægd 41 Humlum nr. 20 Chresten Stokkendals Povl, 32 år, øjenskade, går ud.

19. august 1792 prædikeret over Povel Christensen Stokkendal, 36 år.

F. Anders Christensen Stokkendal døbt 5. august 1758, samme dag som hans mor blev begravet.

Chresten Nørgårds hustru bar ham. Konfirmeret i Humlum 1778, 18 år.

Lægdsrullen 1789 Humlum lægd 41 Chresten Stokkendals Anders 30 år, 65 1/4 tomme født på Stokkendal, ophold: hjemme.

25. april 1794 blev Anders Christensen Stokkendal trolovet med Inger Nielsdatter på Vejbjerggård og 2. maj blev de viet, (samme dag som nr. 120 G), men var det Anders den ældre eller den yngre?

Chresten Stokkendal fik i sit 2. ægteskab med vor stammor Birgitte Chrestensdatter 8 børn.

G. Giertrud Chrestensdatter Stokkendal døbt 15. februar 1762, opkaldt efter faderens afdøde hustru.

29. januar 1770 prædikeret over Chresten Stokkendals datter 8 år.

H. Dorthe Chrestensdatter Stokkendal døbt 6. marts 1763.

Peder Madsens hustru i Trabjerggård bar hende.

Hun var opkaldt efter sin mormor; men blev begravet 1763 5. juli eller 5. april? Præsten skriver: ingen år gl.

I. Chresten Christensen Stokkendal døbt 13. maj 1764,

båret af Niels Ryttergårds hustru, opkaldt efter sin morfar. Han blev konfirmeret 1782, og var, til session 1789, 64½ tomme, så store var brødrene ikke. Det blev ham der overtog gården efter faderen, sandsynligvis i 1792, idet der foreligger en panteobligation fra det år lydende på 799 rd., som han skylder Billeskov på Vejbjerggård. Omkring år 1800 blev han gift med Dorthe Olesdatter f. ca. 1780. De blev stamforældre til grundlæggerne af Daells Varehus. Deres ældste søn.

J.1 Chresten Christensen Stokkendal blev født 29. december 1801, døbt 4. januar 1802 i Humlum. Han overtog Stokkendal efter faderen, der døde før 1834.

Chresten giftede sig 1. gang ca. 1826 med Maren Rasmusdatter f.ca. 1796. Hun døde ca. 1844.

1845 blev han gift med Anne Andersdatter f. 1813. Hun døde i 1870-erne, hvorefter han overdrog Stokkendal til sin ældste søn i 2. ægteskab Chresten. Selv døde han i 1880-erne. Han efterlod sig 3 børn fra 1. og 6 fra andet ægteskab.

J.1.d Christen Christensen f. 1. januar 1846 på Stokkendal og det blev som nævnt ham, der overtog gården matr.nr. 2 a af Humlum. Han giftede sig 1873 med Kjersten Jensen f. 18. juli 1846 i Hvidbjerg, Thyholm. De fik 8 børn, 3 drenge og 5 piger, der alle levede. Den ældste af disse børn var

1.d.1) Christen Christensen født 1. januar 1874 og han overtog Stokkendal efter sine forældre.

Om Stokkendal stadig er i slægtens eje vides ikke, men op til krigen 1940-45 var den stadigvæk gået i arv fra far til ældste søn, der døbt Christen.

Vi vender nu tilbage til 122 J 1 der som nævnt havde 6 børn i sit 2. ægteskab. Det yngste barn var

J.1.i Anton Christensen f. 27. september 1853 på Stokkendal. 1870 tjente han på Thagård, men gik så i tømrerlære i Humlum. 1882 giftede han sig med Louise Sofie Vilhelmine Møller f. 23. oktober 1852 i Rind, død 1904. Han døde som enkemand 1943. Han var husmand og tømrer i Humlum by, matr. 4 p. De fik 2 sønner.

1) Chresten Dahl Christensen f. 1883 og

2) Peder Møller Christensen f. 14. juli 1886.

De stiftede Daells Varehus og tog navneforandring til Daell med henblik på Stokkendal.

Men når Peder Møller i Harsyssel årbog 1936? skriver at vor (fælles) slægt har siddet på Stokkendal siden 15-1600-årene er det ikke rigtigt. Da Chresten Thagård kom til Stokkendal ved at gifte sig med datteren lod han ikke deres børn, men børn fra sit andet ægteskab overtage gården. Nok med dem.

De sidste af 122-123's børn var

- J.** Jens Christensen Stokkendal f. 1766 døbt 27. marts båret af Peder Madsens hustru i Trabjerggård. Han blev tømrer og gift med Mette Marie Chrestensdatter fra Pallesgård. De fik mindst 6 børn: 1. Chresten f. 1791, 2. Niels f. 1794, 3. Birgitte f. 1796, 4. Maren f. 1798, 5. Jens f. 1799 og 6. Mette Jensdatter Stokkendal døbt 2. april 1802.
- K.** Dorthe Chrestensdatter Stokkendal f. 1767 = ane 61.
- L.** Gertrud Chrestensdatter Stokkendal døbt 7. marts 1770 båret af Peder Thagårds datter. Konfirmeret 1786. Gift 16. marts 1800 i Humlum med Jens Christensen af Vegberg. Da havde Gertrud et slegfredbarn Poul Jepsen på 2 år. Om der var børn i ægteskabet vides ej.
- M.** Anna Chrestensdatter Stokkendal døbt 1. marts 1772. Båret af Knud Store Lunds hustru. 7. september 1783 prædikes over Chresten Stokkendals datter, 11 år.
- N.** Mads Christensen Stokkendal f. 1776 båret til dåben af Peder Thagårds datter Maren. Konfirmeret 1795. 1. april 1798 begravet Mads Christensen Stokkendal, 21 3/4 år.

124 Chresten Larsen Monn

f. 1759 i Lyngs sogn
død 1842 i Skyum sogn
viet 1786 i Ydby sogn til

125 Anne Boyesdatter

f. 1757 i Ydby sogn
død 1817 i Ydby sogn

Chresten Larsen Monn, også skrevet Mann og Mond og Mand, blev født 1759 i Jestrup by og døbt 4. februar 1759 i Lyngs kirke som søn af Lars Christensen Monn og hustru Anna Willadsdatter i Jestrup.

Faddere: Mads Larsen, Anders Iversen, Mads Willadsen, Kirsten Chrestensdatter og Anna Andersdatter.

Chresten var ældste søn fra faderens 1. ægteskab og havde 6 søskende, hvoraf kun 1 døde som lille, mens der i faderens 2. ægteskab fødtes 4 børn og kun det yngste levede. Om Mann, Mand, Monn o.s.v. slægten findes en morsom beretning. Når de allerede i begyndelsen af 1700-tallet var spredt ud over hele landet skyldtes det, at de alle stammede fra en præst i Keremunde, som fik 18 børn sammen med sin hønsepige, og når drengene blev store nok, sejlede de ud og havnede rundt om i Danmark. Flere skulle således være kommet til Læssø.

Nu må I ikke tage historien for autentisk, men en ting er sikkert, Monnerne var rare og godmodige mennesker (ligesom præsten overfor sin hønsepige).

Chrestens far Lars Christensen Monn blev 90 år. Han døde hos en svigersøn med hvem han havde oprettet kontrakt, at alle hans børn hver skulle have 200 rd. når han døde, men samtlige søskende erklærede at de intet ville have, for deres svoger havde været ualmindelig god ved deres far, der havde været blind i 31 år.

Se det var et skifte, som der nok ikke findes mange af.

Chresten Larsen Monn blev 4. november 1786 trolovet med enkekonen Anne Boyesdatter af Doverodde, hvor hendes 1. mand havde købt af Thomas Laursen i Tvolm by, Ydby sogn et sted liggende i Ydby sogn, Dover by, Dover-odde kaldet, hartkorn 5 skæpper samt marker på Øer-agger i Dover by, hartkorn 3 skæpper, fraskilt Gadgårds jord og Dover-odde underlagt, og fra dato 4. juni 1784 skulle tilhøre Laurids Paaske.

Disse hartkorn ialt 1 tønne med påstående bygninger og al den henlighed og rettighed som dertil ligger o.s.v. tilhørte nu velfornemme Laurids Paaske.

Laurids Paaske var da nygift. Han var 13. august 1783 blevet trolovet med Anne Boyesdatter og viet i Ydby kirke 10. oktober 1783.

Anne Boyesdatter var født 1757 og døbt i Ydby kirke 14. august som datter af Boy Pedersen og hustru Anne Poulsdatter.

Faddere: Chresten Hendriksen, Chresten Ulsted, Hans Guttrup samt Abbilds datter, Peder Pedersen og Dorthe Pedersdatter.

Anne Boyesdatters far var ligesom Chresten Monns far velhavende selvejerbonde. Han var ejer af flere gårde i Ydby og Gjettrup sogn, bl.a. Gryngård i Heltborg sogn som Annes mor havde arvet efter sin far Poul Sørensen på Grim Nørregård.

Anne Boyesdatters 1. ægteskab blev af kort varighed, idet Laurids Påske døde 1786, 38 år begravet 5. juli i Ydby. Skifte efter ham findes i Dueholm, Ørum og Vestervig Amters skifteprotokol 3. juli 1786 da retten mødte i Doverodde.

For konferencråd Hanck mødte Anders Kirck med tiltagne Dannemænd Anders Terkildsen og Mads Madsen af Gadgård for at foretage registrering og vurdering af boet.

Til stede var Anne Boyesdatter med hendes laugværge Peder Skibsted, Skibstedgård. Arvinger var hans søskende Atzer 31 år tjente i Hjelm Mølle i Harsyssel, Karen tjente i Borbjerg Præstegård og Anne tjente i Flensborg. Huset Enken Anne Boyesdatter boede i bestod af 1 dagligstue, hvor hendes seng med sengetøj stod, et lidet kammer ved stuen, 1 østre stue, heri 2 senge, køkken, bryggers, karlekammer og et lille kammer imellem stuerne og et lidet kammer i østre ende af huset, loftet og laden. I huset var levende kreaturer, så der har vel også været en stald. Boets aktiver var 153 rd. 3 m. 2 sk. Gælden var 12 rd. 1 m.

Skiftet sluttet 7. juli 1786.

Så kunne Anne Boyesdatter gifte sig igen og det gjorde hun så efter trolovelse 4. november den 7. december 1786. Med de mange små kamre, der var i huset kunne man godt tænke sig at Påske havde haft lidt krohold, men uden tilladelse. Det fik imidlertid vor stamfader Chresten Monn, selv om folketællingen 1787 kun angiver ham som bonde og husmand, men mange småting i de gamle justitsprotokoller tyder på, at han fra starten her har haft kro, hvorfor skulle der opstå slagsmål her mellem fremmede karle, hvis ikke de havde ophold her.

Ved folketællingen 1801 benævnes han da også som husmand og kromand, og vi kan da også finde de lovliggjorte data før.

Rentekammeret 2425, 298. Indberetninger om kroer i Jylland 1797 bl.a. Pro memoria. Ifølge det høje Kollegie cirkulære af 22. i forrige måned har jeg herved den ære at fremsende en fortegnelse over alle de i Thisted amt nuværende med bevillinger forsynede kroer m.v. Thisted Amtsstue 23. maj 1797.

Jyll. Jom. Litra A.A. No. 380 tilskrevet 10. juni 1797 Fortegnelse over de i Thisted Amt nuværende med bevilling forsynede kroer såvelsom de kroer, som siden 1778 er nedlagt. Herunder: Blandt de kroer som ikke ligger på landevejen, men dog af andre årsager ej kan afskaffes. Udi Ydby sogn: Doverkiel.

Christen Laursen Monn efter bevilling af 27. juli 1796. Årlig afgift 2 rigsdaler. I forbindelse med Brandforsikring findes på Viborg landsarkiv en Taxationsprotokol Refs herred, nr. 30 Brd. 6-30. Nr. 28 Ydby sogn, Doverkiil kro, anno 9. december 1800.

Ejes og beboes af Chresten Mond.

A. Stuehuset 23 fag, 8 alen dyb, fyre under- og overtømmer, dels murede og dels klinede vægge og stråtag. Indrettet til stue, kammer, køkken og bryggers.

I stuen en fjelle-loft, vinduer og døre samt en jernbilægger-kakkelovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel på 1 tønne og jernplade i skorstenen. Skorsten og bageovn af brændt sten. Forsikret for

740 rigsd.

B. Laden i vestre ende af stuehuset 18 fag, 10½ alen dyb, fyre under- og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade, stald og fæhus. Forsikret for

360 rigsd.

C. Det søndre hus 10 fag, 5½ alen dyb fyre under- og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til tørve- og materialhus. Forsikret for

100 rigsd.
1.200 rigsd.

Ifølge Commissionsprotokol efter forordning af 1. oktober 1802 over påbudte afgifter af visse bygninger efter Branddirektørens skøn (Rigsarkivet) Ydby sogn, Doverkiil kro for Søfarende. Ejer Christen Monn. Bygninger:

	(kv.alen)
a. Forhuset til beboelse 22 alen lang 9 alen bred	198 kva.
b. I samme bygning til kreaturer og korn 29 alen lang 9 alen bred	261 kva.
c. 1 hus til beboelse 8 alen lang 8 alen bred	64 kva.
d. 1 hus til kreaturer 11½ alen lang 10½ alen bred	120 ¾ kva.
e. 1 hus til ildebrændsel 15 alen lang 6 alen bred	90 kva.

1 1/8 pr. kva. i alt afgift 3 rd. 7 skilling.
Oppebørselsregister om Bondeskyld 1802 Ydby.

Dover by Chresten Larsen Monn 1 td. skat 1 rd. Kortet over Dover by mark er opmålt oktober 1814 og i Matriklen, den blev taget i brug 1844 finder vi Ydby sogn, Dover by, Chresten Larsen Monn Matr.nr. 24 hartkorn 1 td.

En samlet lod ved huset østen for byen ved Limfjorden.

I denne lod er udlagt et stykke til ladeplads. Afgrøden derpå tilhører huset.

Når jeg tager de mange oplysninger med her, er det fordi familien jo har mange som har tilknytning til Doverodde.

Tilbage til familien Monn.

Chresten Monn og Anne Boyesdatter blev boende på Doverodde kro så længe hun levede, men 31. januar om aftenen døde 1817 Anne Boyesdatter, Chresten Larsen Monns hustru boende ved Doverodde, begravet 11. februar, 60 år. Samme år afstod han kroen til sin svigersøn Jens Pedersen Gramstrup.

Skødet blev udstedt 22. november 1817, tinglæst 11. december 1817, og Chresten Monn blev nok boende hos sin datter Anne Marie til 1833, da en af sønnerne Boye solgte Øster Dovergård og flyttede til Ginnerup i Hurup sogn.

Samme dato angives at Chresten Mon, 80 år Boyes far, kommer her fra Doverodde 7. maj 1833.

I folketællingen 1834 er han hos Boye og står som Chresten Larsen Maann, 80 år, husfaderens fader, der af ham forsørgeres.

Da Boye 1836 flytter til Skyum Mølle følger faderen Chresten Larsen Mann også med hertil med skudsmål af præsten af 5. april 1836. Her benævnes han aftægtsmand. Ifølge Skyum kirkebog døde Chresten Monn 28. januar 1842 og blev begravet 4. februar 83 år, aftægtsmand hos Møller Boye i Skyum Mølle.

Anne Boye og Christen Monn fik i deres ægteskab 8 børn.

A. Laust Christensen (Monn) Odde = ane 62.

Alle børnene blev kaldt Odde efter Doverodde, hvor de jo var eneste beboere på den tid.

B. Lars Christensen Odde f. i Doverodde 1789 og efter hjemmedåb fremstillet i kirken 1. marts båret af Chresten Jochumsens hustru i Odgård.

Faddere: Chr. Jochumsen, Thomas Kortbech, Søren Boyesen, Ole Clausen og Willads Larsen.

Ifølge Revs herreds skøde- og panteprotokol, Ydby no. 112 Skipper Lars Christensen Odde ejer fra no. 1 Dovermøllegård med ejendom hartkorn 3-5-0-5/6 med anpart i Konge-Korn- og Kvægtidende.

Hjemmel: Skøde udstedt af Chr. Gadgård.

5. juli 1824, tinglæst 8. juli nr. 9, 214 og 15.

Pantsættelse: Aftægtskontrakt med Chr. Gadgårds hustru Maren Nielsdatter, dat. 5. juni 1824, hvorefter hun skal nyde ophold af gården hendes livstid, tinglæst 8. juni 1824.

Lars Odde døde 29. november 1829 som gårdmand i Dover Møllegård, begravet 7. maj i Ydby, 40 år.

Lars Odde var ugift og havde oprettet testamente. Ifølge skiftedesignationer fra Hassing Refs herreds 1832 blev der afholdt skifte efter

Lars Christensen Odde i Dovermøllegård, påbegyndt 19. maj 1829, sluttet 8. december 1832.

Den afdødes testamentariske anvisninger var

1. Chr. Gadesgårds hustru Maren Nielsdatter i Dovermøllegård. Arv 3.232 rigsd.
2. Arveladerens broder Claus Christensen 416 rigsd.
3. Arveladerens broder Lauritz Christensen 416 rigsd.
4. Arveladerens brodersøn Chresten Lauritzen 200 rigsd. umyndig
5. Ydby Pastorats fattigvæsen 112 rigsd.

Den afdødes fader Chresten Monn i Doverodde, som arving efter loven tilfalder arv stor 1.185 rd. Disse blev ifølge hans bestemmelse under skiftet delt mellem hans 4 børn:

Lauritz Christensen 296 rd. 2 mark 9 3/4 skill.

Boye Christensen 296 rd. 2 mark 9 3/4 skill.

Claus Christensen 296 rd. 2 mark 9 3/4 skill.

og datteren Ane Marie Christensen gift med Jens Gramstrup det samme 296 rd. 2 m. 9 3/4 sk.

Såvel de testamentariske arvinger som den afdødes søskende, der arvede faderens lod overlades kontant, dels ved udlevering i obligationer og dels ved udlæg i fæsteejendommen, fyldestgjorte, som de tildeltes summen, når undtages den efter testamentet indsatte umyndige Christen Lauritzen (faderen Lauritz Christensen) (= ane nr. 62). Hans arvelod på 200 rd. indgår under Overformynderiet hvorfra summen hurtigst muligt vil blive udsat. Skiftet var sluttet og vi sidder måske og undrer os lidt over at Boye og Anen Marie ikke arvede efter deres broder, men måske havde han givet dem i levende live.

C. Boye Christensen f. 1791, hjemmedøbt. Dåben publiceret i Ydby kirke 25. april 1791.

Faddere: Chresten Jochumsens hustru bar ham.

Chresten Jensen af Flarup, Anders Therkildsen, Thomas Kortbeck og Thomas Foged, alle af Dover. Moderen Anne Boydesd. blev introduceret samme dag. Om Boye og Claus = 124 F findes følgende i Refs herreds skøde- og pante-register Ydby sogn no. 127. Brødrene Boye og Claus Christenssønner ejer fra nr. 3 (registret ikke matr.nr.) hovedparcellen af Øster Douergård. Hartkorn 15 td. Hjemmel: Skøde udstedt af Chr. Andersen 27. april 1828, tinglæst 8. januar 1829. Pantsættelse: Obligation.

11. december 1828 til fru Lindahl 12.000 rd. med 1. prioritet i gården.

Under nr. 3 samme sted er anført

Christen Andersen i Dovergård ejer Øster Dovergård. Deraf solgt til Boie og Claus Christenssønner hovedparcellen 15 tønder. Hjemmel: Skøde udstedt af Else Marie Thomasdatter, Poul Pedersens enke 15. juni 1830?

No. 7, 305 (se ane nr. 250 i familiekartoteket). Boye Christensen, ofte kun kaldt Boye, giftede sig omkring 1826 med Kirstine Sørensdatter f.ca. 1804 i Karby på Mors. De bosatte sig på Øster Dovergård, men er åbenbart hurtigt flyttet til Heltborg, idet deres 3 første børn er født i Heltborg, men 1833 findes de i tilgangslisten til Hurup sogn således angivet

nr. 755 Boie Christensen 42 år, gårdm. i Hurup.

nr. 756 Kirstine Sørensd. 29 år, hans kone.

nr. 757 Villads Nielsen 8 3/4 år, hans stedsøn

nr. 758 Ane Marie Boyesd. 5 3/4 år datter

nr. 759 Chresten Boyesen 3 3/4 år søn

nr. 760 Nicoline Boysen 1 år datter

nr. 753 Boyes karl Morten Larsen 27 år

nr. 754 Boyes pige Marthe Chrestensd. 20 år.

Alle fra Ginnerup, ankomst 5. maj 1833.

2 dage efter kom som foran nævnt Boyes fader der herefter boede hos Boye.

I skøde- og panteregistret er fejl skrevet Chr. Boyesen.

I folketællingen 1834 for Hurup angives Boye som gårdmand med kone og 4 børn, hans fader og 1 karl og 2 piger.

2 år efter flytter familien igen.

I tilgangslisten i Skyum kirkebog 5. april 1836 kommer de hertil med 5 børn, faderen og 1 tjenestepige, alle til møllen.

Ved folketællingen 1840 er der 6 børn 1 karl og 1 pige.

Da Boyes far dør i 1842, tager familien Kirstines far Søren Søndergård, der er blevet enkemand, 1845 er han 76 år.

Endnu ved folketællingen 1850 står Boye som møllejer, 59 år med kone og 5 børn samt 1 møllekarl og 1 tjenestekarl, men før 1860 er Boye død og hans kone er nu husholderske for sin søn, 1870 er hun aftægtskone, men bor i sit eget hus ved møllen, 65 år gammel.

I ægteskabet fik Boye og Kirsten el. Kirstine 5 børn. Hendes søn Willads Nielsen var hjemme til han blev voksen. Boyes børn

1. Ane Marie Boyesdatter f. 16. juni 1827 i Heltborg. Døbt 7. september i Heltborg. Konfirmeret 3. april 1842 i Skyum. Karakterer: meget gode kunskaber og opførsel.

2. Chresten Boyesen f. 30. august 1829 i Heltborg. Konfirmeret i Skyum 14. april 1844. Det blev Chresten der overtog møllen efter sin far. 1860 står han som ejer. Omkring 1868 bliver han gift med Ane Kjerstine Olesen f. 1837 i Visby. 1870 har de et plejebarn, Ane Kjerstine Nielsen 4 år, f. i Visby.

3. Nikoline Boyesdatter f. 29. februar 1832 i Heltborg. Døbt 11. marts. Konfirmeret i Skyum 19. april 1846. Hjemme hos Christen 1860, men ikke i 1870.

4. Søren Christian Boyesen f. 27. juli 1834 i Hurup. Døbt samme dag. Konfirmeret i Skyum 15. april 1849, var hjemme hos faderen 1850, men ikke senere.

5. Christine Boyesen f. 13. april 1839 i Skyum mølle og døbt samme dag. Konfirmeret 3. april 1853. Hun er heller ikke hos broderen 1860.

D. Chresten Christensen Monn f. 6. maj 1793, begravet 9. februar 1794 på Ydby kirkegård.

E. Christen Christensen Monn f. 1795, og 25. januar 1795 blev Chr. Mons søn ved Doverode begr. 3 uger.

F. Claus Christensen (Monn) Odde f. 1796 og 24. marts lod Chr. Mohn sin søn Claus' hjemmedåb publicere i Ydby kirke. Faddere: Chr. Jochumsen, Chr. Foged, Povel Pedersen, Willads Mohn, Chr. Jensens kone af Flarupgård.

10. november 1829 viet i Ydby kirke Kiersten Thomasdatter 24 år, hjemme hos faderen Didrik Nielsen! ejer og bebor Ydbygård, og Claus Christensen Odde, ejer og bebor Øster Dovergård.

Forlover Boje Christensen for ham. (Ingen for hende). Da havde Claus aftjent sin værnepligt, og derefter opholdt sig en tid i København.

Ved folketællingen 1840 bor familien på gården, nemlig Claus Odde, hans kone, 4 børn, samt 4 karle og 4 piger.

Familien er ikke fulgt længere. Kirsten og Claus Odde havde 1840 4 børn

1. Elise Clausen f. ca. 1831.
2. Kathrine Clausen f. ca. 1832
3. Lars Odde f. ca. 1836
4. Thobine Clausen f. ca. 1836.

G. Anne Marie Chrestensdatter Monn

f. 1799 i Doverodde, døbt 24. juli hjemme. 11. august frembåret i kirken af Chr. Fogeds hustru.

Faddere: Poul Pedersen, Anders Terkildsen, Søren Boyesen, Lars Mohn.

I skiftet efter broderen angives at hun er gift med Jens Pedersen Gramstrup. han overtog stedet i Doverodde efter hendes far, skødet udstedt 28. november 1817, vel samme tid som Anne Marie er blevet gift med ham. Af deres efterslægt kendes kun datteren

1. Ane Kirstine Gramstrup f. 4. september 1819, hjemmedøbt 5. september i kirke 14. oktober i Ydby.

Faddere: Maren Pedersd. af Neder Gramstrup, Peder Lemming og hustru, Niels Laurersen og hustru samt Peder Kirkegård.

N.B. 25. april 1790 blev begravet Chresten Mons datter ved Doverodde: Anna 1 måned.

126 Ole Sørensen Skomager

f. 1757

død 1818 i Skyum

viet 1786 i Skyum til

127 Anne Lisbeth Jensdatter

f. 1757

død 1830 i Skyum

Hvor Ole Skomager og hans kone er født er ikke fundet. Den første gang jeg kender dem er da de ifølge Skyum kirkebog 18. juli 1786 bliver trolovet nævnt som Ole Sørensen og Anna Jensdatter.

Sponsorer: Jens Knudsen og Peder Ringgård, copuleret 27. oktober.

1787 1. juli i folketællingen findes de i Vebbertofte by i Villerslev sogn som husfolk, men her er en skrivefejl i folketælling, nemlig

Ole Jensen 36 år g. 1. gang husm. og skoflikker

Anne Jensdatter 35 år g. 1. gang, hans kone.

I Hartkornsspecifikationerne 1788-94 (Rentek.) findes under Villerslev sogn: Huse med Hartkorn 2. Ole Skomager hartk. 0-3-0-0. Irup gods. I Register til Hassing-Refs herreds skøde og pantep. 1765-1830 Visby sogn 13/1 1797, side 308

Ole Skomager låner af Mads Willadsen 50 rd.

Pant: Løspøse.

2. maj 1791 er Ole Skomager i Vebbertofte synsmand.

Ved folketællingen 1801 er familien flyttet til Hassing by og sogn og beskrives således 18. familie

Ole Sørensen 46 år g. 1. x, husm. med jord og skomager

Anne Jensdatter 46 år g. 1. gang, hans kone

Anne Olesdatter 9 år

Sidsel Olesdatter 6 år deres børn

Ole Skomager døde i Skyum 22. november 1818 og blev begravet 1. december, 61 år gammel.

7. juni 1830 døde Ane Jensdatter, enke efter afdøde Ole Sørensen Skomager i Skyum, begravet 13. juni, 73 år gammel.

Ane og Ole Sørensen Skomager fik 5 børn.

A. Anne Olesdatter f. 1787 17. november, døbt 30. december i Villerslev kirke, død 1788, begravet 25. april, 23 uger gl.

B. Jens Olesen f. 1788 i Vebbertofte, hjemmedøbt 2. november, i kirke 9. november båret af Anne Nielsdatter.

Faddere: Anders Skytte, Anders Godrian, Mads Olesen, Maren Bertsdatter og Hedvig Nielsdatter.

Ifølge lægdsrullen kom Jens til Visby som 4-årig og ca. 1800 kom han til Bedsted, hvor han tjente på Tandrup gods.

26. februar 1815 blev Jens Olesen skomager og dragon i Skyum viet til Else Chrestensdatter, tjenestepige i Skyum.

Forlovere: Ole Sørensen Skomager og Lars Roikjær, skolemester i Skyum.

Else og Jens Olesen fik mindst 2 børn.

1. Kirstine Jensdatter f. 7. april 1815 i Skyum, hjemmedøbt samme dag, frembåret i kirken 15. maj.

Faddere: Margrethe Chrestensd., husholderske på Øland, Marianne Carstensd., hustru til Chr. Pedersen, Skyum, Chr. Pedersen i Skyum, Chr. Pedersen, Ole Jensen grdm., Peder Christensen, Østskov, alle Skyum.

2. Anne Jensdatter f. 24. december 1816, døbt i Skyum.

Faddere: Sidsel Olsdatter (faster), Bodil Nielsd. Kirch, skomager Ole Sørensen, tjenestek. Niels Jacobsen, dannebrogsmænd Niels Lund. Alle af Skyum.

C. Søren Olesen Skomager f. 24. februar 1791 i Vibbertofte, døbt samme dag, i kirke 10. marts, båret af Maren Nielsd.

Faddere: Chr. Killberg, Niels Kier, Chr. Hov, Johanne Rasmusdatter og Anne Nielsdatter. Søren døde 23. juni 1791, 17 uger gl.

D. Anne Olesdatter f. 10. juni 1792 = ane nr. 63.

E. Zidsel Olesdatter f. og hjemmedøbt 28. juli 1795 og fremstillet i Visby kirke 17. søndag efter trinitatis som faldt 27. september, båret af Maren Chrestensdatter i Gammelby i Grurup sogn.

Faddere: Andreas Jensen, Simon Boelsen Vang, Søren Christensen Sinnerup, alle af Visby, samt Else Marie Eriksdatter af Heltborg.

213	<u>Margrethe Pedersdatter</u> g. m. Chresten Larsen Munk
427	<u>Dorthe Jensdatter</u> g.m. Peder Knudsen Odgaard
855	<u>Margrethe Christensdatter Resen</u> g. m. Herredsfoged Jens Knudsen
1.711	<u>Karen Thøgersdatter</u> g. m. Sognepræst Chr. Poulsen Resen
3.422	<u>Thøger Jacobsen Holm</u> g. m. Mette Christoffersdatter Bang
6.845	<u>Else Pedersdatter Thøgersen</u> g. m. Biskop Jacob Holm
13.690	<u>Biskop Peder Thøgersen</u> g. m. Margrethe Jensdatter
27.380	<u>Broder Thøger Jensen</u> g. m. Nonnen Anna Pedersdatter
54.760	<u>Jens Lauritzen Løvenbalk</u> til Tjele + ukendt moder
109.521	<u>Anna Joachimsdatter</u> g.m. Lauritz Mogensen Løvenbalk
219.043	<u>Inger Andersdatter Hvide</u> g. m. Joachim H. Flemming
438.087	<u>Else Holgersen Krognos</u> g. m. Anders Ovesen Hvide
876.174	<u>Holger Gregersen Krognos</u> g. m. Karen Eriksdatter Saltensee
1.752.348	<u>Gregers Pedersen Krognos</u> + ukendt moder
3.504.697	<u>Regitze Christoffersdatter</u> g. m. Peder Stigsen Krognos
7.009.394	<u>Christoffer den 2.</u> + N.N. af Lungeslægten (frille)
14.018.788	<u>Erik Glipping</u> g. m. Agnes af Brandenburg
28.037.576	<u>Christoffer den 1.</u> g. m. Margrethe Samberia af Pommeren
56.075.152	<u>Valdemar den 2. Sejr</u> g. m. 2' Berengaria (prinsesse af Portugal)
112.150.304	<u>Valdemar den Store</u> g. m. Sofie (datter af fyrst Vladimir af Rusland)
224.300.608	<u>Knud Lavard</u> g. m. Ingeborg (prinsesse af Rusland)
448.601.216	<u>Erik Ejegod</u> g. m. Bodil (datter af Jarl Thrugot)
897.202.432	<u>Svend Estridssøn</u> + N.N. (frille)
1.794.404.865	<u>Estrid Svendsdatter</u> g. m. Ulf Jarl
3.588.809.730	<u>Svend Tvekæg</u> g. m. Sigrid Storraade
7.177.619.460	<u>Harald Blaatand</u> g. m. Dronning Gyrið
14.355.238.992	<u>Gorm Den Gamle</u> g. m. Thyra Danebod