

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele.

Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

VOR SLÆGT
GENNEM
TO AARHUNDREDER

FOR EFTERKOMMERE
AF
ANE MARIE OG CHRISTEN JAKOBSEN
VRANUM

FORTALT AF EN SØNNEDATTER

VOR SLÆGT
GENNEM
TO AARHUNDREDER

VOR SLÆGT
GENNEM
TO AARHUNDREDER

FOR EFTERKOMMERE
AF
ANE MARIE OG CHRISTEN JAKOBSEN
VRANUM

FORTALT AF EN SØNNEDATTER

1952
A. BERNH. LARSEN
SILKEBORG

INDHOLD

Forord	3
Slægtsgaarden og dens Beboere	8
Dorthes Slægt	17
Mads Christensens Slægt	20
Jacobs Slægt	24
Karen Bolettes Slægt	32
Maries Slægt	38
Christens Slægt, Hyllebergerne	42
Faster Petrines Slægt	54
Fra Slægtsgaarden	64
Hans' Slægt	65
Christians Slægt, Kirkebæk	73
Jens Peter Christensens Slægt	82
Stines Slægt, Hvam	87

FORORD

Jeg har altid interesseret mig levende for min Faders Slægt. Maaske fordi jeg altid har kendt saa forholdsvis lidt til den. Fader døde, før jeg endnu havde begyndt min Skolegang, og da Moder blev Enke, gled det meste af Forbindelsen med Faders store Slægt ud. Saa jeg, der er den yngste af Flokken fra Middelbøde, havde i Grunden kun en vag Erindring fra min tidligste Barndom om det meste af min Faders Slægt.

I de unge Aar er der jo saa meget andet, der lægger Beslag paa ens Tid og Opmærksomhed, og det er først i de senere Aar, nu da vore Børn er ved at være voksne, at jeg har kunnet dyrke min private Interesse. Saa læste jeg for ca. halvandet Aar siden en lille Bog, der hedder »Almind Sogn gennem Tiderne«, og her fandtes jo ogsaa en lille Beskrivelse af mine Bedsteforældre og deres Gaard, Matr. Nr. 1 Vranum.

Det var Olie paa Ilden for min Slægtsfølelse, og jeg besluttede, at nu vilde jeg vide rigtig Besked ogsaa længere tilbage end den omhandlede.

Og saa viste det sig, da jeg rigtig kom i Gang, at Matr. Nr. 1 Vranum var en meget gammel Slægtsgaard, der har været langt længere i Slægtens Besiddelse, end nogen af den nulevende Slægt har anet. Som Barn nærrede jeg en vis Ærbødighed for den gamle Gaard, der var min Faders Barndomshjem. Nu, da jeg ved, hvor længe den har været Rammen om vor Slægt, er der Højtid i mit Sind, hver Gang jeg træder over dens Tærskel.

Jeg synes, vi skylder vort ærværdige og velansete Ophav den Ære og Tak at sætte dem dette lille Minde, saa deres Navne maa bevares for Efterslægten, ogsaa naar vi, der er Slægten af i Dag, ikke er mere. Derfor bliver denne lille Bog til, og jeg har sagt til mine Børn, at jeg haaber, een af dem vil fortsætte den og føre den a jour, naar der er gaaet en Aarrække, saa den nye Slægt stadig maa komme med.

Jeg haaber, Bogen maa blive brugt flittigt som Gavebog i Slægten, saa vi paa den Maade maa lære hinanden at kende.

Og maatte saa alle vi, der er Slægten af i Dag, leve op til at holde vor gamle og ansete Slægts Navn i Ære.

Sinding Mejeri, i Juli 1952.

Agnes Dammen
født Christensen

*Fæstere og Ejere af Slægtsgaarden Matr. Nr. 1 Vranum, Almind Sogn,
der var Fæstegaard under Randrup Gods.*

- 1688 var Gaarden ifølge Matriklen fæstet af Thomas Sørensen og Niels Andersen. Hartkornet er da 6 Tdr. 1 Fjdk. 2 Album.
- 1726 var Fæsterne: Anders Nielsen og Jens Nielsen.
- 1767 var Mads Jespersen Fæster. Hartkornet er da 6 Tdr. 1 Skp. 0 Fjdk. 2 Alb. Landgilden var 11 Rigsdaler 3 Mark 8 Skilling aarlig, og der skulde præsteres 2 Plovdage, 1 Slaa- og Høstdag med Karl og Pige, 2 Læs Lyng, opsættes Anpart af Grøft og Diger og gøres Rejser.
- 1783 var Ole Christensen Fæster med samme Hartkorn og Landgilde. (Han var Mads Jespersens Svigersøn.)
- 1812 købte Ole Christensen Gaarden til Selveje ved en Auktion paa Randrup, for 1990 Rigsdaler.
- 1813 overdrager han den til sin Søn: *Christen Olesen* for 331 Rigsdaler 4 Mark.
- 1848 overdrager Christen Olesens Enke, Ane Johanne Jespersdatter, Gaarden til sin Svigersøn, *Christen Jacobsen*, for 800 Rigsdaler.
- 1887 fik hans Søn, *Mads Christensen*, tinglyst Skøde paa Gaarden,
- 1922 dennes Søn, Christen Jacobsen Christensen,
- 1936 hans Søster, Ane Marie Jacobsen Christensen.

Ejeren af 1887, Mads Christensen, bliver dræbt af Lynet 1893, og hans unge Enke gifter sig igen, hvorved Gaarden overgaar til hendes anden Mand, Hans Christensen (Grud), men 1922 afstaar han den til sin Stedsøn, Christen Jacobsen Christensen, og Gaarden er altsaa igen i den gamle Slægts Eje og forbliver der, da Christen Jacobsen Christensen paa Grund af Sygdom afstaar den til sin Søster — Mads Christensens Datter — Ane Marie Jacobsen Christensen.

Da jeg først finder Slægtsgaarden, i 1688, er det en stor Gaard, en saakaldt Dobbeltgaard, hvor der levede to Fæstere eller to Familier. Det hedder paa denne Tid Vrandum Sogn og ikke Vranum — fra ca. 1700 hedder det Almind Sogn.

Der er for mig næppe Tvivl om, at Fæsterne af 1726: Anders Nielsen og Jens Nielsen er Brødre og Sønner af Niels Andersen.

1720 bliver Anders Nielsen viet til Anne Sørensdatter (hun er sikkert hans anden Hustru).

1740 dør Anne Sørensdatter, og 1748 dør Anders Nielsen, 82 Aar gl.

Jens Nielsen vies Aar 1700 til Anne Marie Lauridsdatter, og de faar i hvert Fald tre Sønner, *Laurids*, *Niels* og *Søren*, men da Barnets Navn paa dette Tidspunkt ikke er anført, naar der dør et Barn — men kun Faderens Navn — er det meget vanskeligt at afgøre, hvem der lever.

1743 dør Jens Nielsen af Vranum, og 1755 dør Anne Marie Lauridsdatter. (1728 troløves Jens Nielsens Datter, Anne Jensdatter, og Søren Christensen af Vester Vandet.)

Som det vil ses heraf, dør begge Fæsterne af 1726 i 1743—48, og den sidstes Enke 1755. Men først 1767 bliver der tinglyst et nyt Fæstebrev. Denne Gang til Mads Jespersen. Mads Jespersen er ikke født i Almind Sogn, heller ikke hans Hustru, Abigal Jørgensdatter. Jeg har en lille Formodning om, at hun muligvis stammede fra Vinkel, men Kirkebogen for Vinkel Sogn findes ikke saa langt tilbage, saa det har ikke været mig muligt at faa det bekræftet. Jeg har ogsaa tænkt mig Muligheden af, at Mads Jespersen tilhørte den Jespersen-Slægt fra Lysgaard, som vi senere støder paa ved Matr. Nr. 1b; men heller ikke Lysgaard Kirkebog findes for denne Tid. Men fra Mads Jespersen til i Dag gaar Slægten i lige Linie med Gaarden fra Forældre til Børn og Svigerbørn.

Mads Jespersen var født 1717 og døde 1785.

Hans Hustru, Abigal Jørgensdatter, var født 1721, død 1810.

Efter at Mads Jespersen og hans Hustru kom til Vranum, fik de tre Børn: 1764 en Søn, *Anders*; han blev holdt over Daaben af Hustruens Søster, Ane Marie Jørgensdatter af Hosdal i Vinkel Sogn. (Hun døde som spæd.)

1765: en Datter, *Kiersten*.

1769 igen en Søn, *Anders* (der er vel næppe Tvivl om, at det er Anders Nielsen, der kaldes op).

Mads Jespersens Datter, *Bodil Madsdatter*, der i 1780 vies til Ole Christensen fra Vinkel, bliver Forældrenes Efterfølger paa Slægtsgaarden i Vranum.

Kirsten Madsdatter, der er født 1765, bliver gift med Selvejer Jens Pedersen fra Sønderbæk, som 1793 køber Snabegaard i Almind Sogn. Hartkornet er da til Snabegaard 4 Tdr. 6 Skpr. 2 Fjdk. 2 Album. Købesummen 450 Rigsdaler.

Deres Bryllup har det hidtil ikke være mig muligt at finde (lige saa lidt som Kirstens Forældres Bryllup), men deres to ældste Døtre er født i Sønderbæk. Deres Børn er:

Ane Jensdatter, født i Sønderbæk 1790.

Abigal Jensdatter, født i Sønderbæk 1791.

Begge de ovennævnte Børn blev konfirmeret i Vium Kirke 1805 paa Grund af Vakance.

Maren Jensdatter, født paa Snabegaard 1795.

Peder Jensen, født paa Snabegaard 1797.

Ane Marie Jensdatter, født paa Snabegaard 1800.

Mads Jensen, f. 1802.

Da den lille Mads paa Snabegaard (opkaldt efter Morfaderen) blev døbt, var det Mosteren, Bodil Madsdatter, der bar ham, og en anden Moster, Christen Lyngsøes Hustru, Mette Madsdatter, der fulgte med.

Anders Pedersens Slægt paa Snabegaard i Dag er stadig direkte Efterkommere af Jens Pedersen og Kirsten Madsdatter.

Jeg er ikke klar over, hvor mange Børn Mads Jespersen og Abigal Jørgensdatter havde, før de kom til Vranum, men de havde i hvert Fald en Datter: Mette, og der er næppe Tvivl om, at det var denne Mette Madsdatter, Vranum, som 1779 viedes til Christen Lyngsø, Vranum, og de blev bosiddende i Bisballe i Lysgaard Sogn; men her benævnes Chr. Lyngsø stadig: Gaardejer Chr. Jensen — og kun en enkelt Gang: Chr. Jensen Lyngsø. De fik 1780 en Datter: *Abigal*. 1784 en Søn: *Jens*. 1786 en Datter: *Ane Marie*. (Der var sikkert flere Børn; ogsaa Jens Lyngsøes Navn nævnes gentagne Gange i Forbindelse med vor Slægt.) Egentlig vilde jeg meget gerne have fulgt ogsaa disse Grene af Slægten videre, da det er gamle Almind-Slægter; men det vilde føre mig for langt ud, og jeg maa derfor gaa endnu een Generation længere frem, før jeg tager alle Grene med.

(Mette Madsdatter døde i Lysgaard 1838 — 83 Aar gammel.)

Bodil Madsdatter, født 1751, død 1835, og hendes Ægtefælle,

Ole Christensen, f. 1746, død 1837,

fik, som nævnt, Fæstebrev paa Gaarden 1783.

De fik fire Børn; men kun een levede og førte Slægten videre: *Christen*, født 1781, *Anne*, født 1783, *Jørgen*, født 1785, og *Niels*, født 1787.

Jørgen og Anne døde begge som smaa, og i Maj 1812 døde Sognefoged Ole Christensens Søn, Niels Olesen, 25 Aar gammel.

Det er samme Aar, som Ole Christensen køber Gaarden til Selveje og næste Aar overdrager den til sin Søn.

Det siges i Slægten, at Herremændene i sin Tid spillede Kort om Gaarden, saa Herremanden paa Hald tabte den til Herremanden paa Randrup. Hvorvidt det er rigtigt, ved jeg ikke, men i hvert Fald finder vi den som Fæstegaard under Randrup, skønt dens Marker paa dette Tidspunkt grænsede til Hald Sø, og det er den eneste Gaard i Vranum, der er Fæstegaard til Randrup.

Christen Olesen, f. 1781 i Vranum, død 1847 i Vranum.

Hustru Ane Johanne Jespersdatter, f. 1782 i Almind, død 1848 i Vranum.

Da Christen Olesen var den eneste af Forældrenes Børn, der levede, blev han jo eneste Arving til hele den store Gaard. Han blev en betydelig Mand i sit Sogn, blev (som sin Far) Sognefoged i Almind, han solgte en Del Jord fra Gaarden og købte andet i Stedet, og hans Navn findes gentagne Gange i de gamle Skøde- og Panteprotokoller. Det ser ud til, at han først har haft en mindre Gaard, købt af Jeppe Christensen, og at han har solgt denne til Lars Nielsen, Faarup, i November 1813 — det var jo da, Christen Olesen overtog Slægtsgaarden efter Faderen,

MATR. NR. 1b VRANUM.

Den 2. Oktober 1826 sælger Christen Olesen en Parcel fra sin Gaard, bestaaende af Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 1 Fjk. 2½ Album, med de paa samme opførte Bygninger. I Overensstemmelse med det kongelige Rentekammers Be-

villing af 19. Februar 1825 paa Udstrykning af Christen Olesens Gaards Jorder i Vranum. Køber er Hans Jespersen, Almind. Købesum 100 Rbd. Sølv, siger et Hundrede Rigsbankdaler Sølv.

Hans Jespersen var Broder til Christen Olesens Hustru, Ane Johanne Jespersdatter. Han var født i Almind 1799 som yngste Søn af Gaardejer Jesper Hansen og dennes Hustru, Dorthe Pallesdatter.

Mon ikke det er Gaarden Matr. Nr. 1c Almind, her er Tale om?

1781 viedes i Almind Kirke Jesper Hansen og Dorthe Pallesdatter. (Forlovere var: Jens Hansen af Lysgaard og Niels Jensen af Vranum).

Deres Børn var: Ane Johanne Jespersdatter, f. 1782 i Almind, Palle Jespersen, f. 1784 i Almind, Anne Marie Jespersdatter, f. 1786 i Almind (et Par Strykker døde som smaa) og Hans Jespersen, f. 1799 i Almind.

Men dette er ikke Christen Olesens og vor Slægt, men derimod hans Hustrus, og naar jeg har taget dem med her og gjort Rede for deres Oprindelse, saa er det fordi, det blev dem, der blev Grundlægger af Slægten paa Matr. Nr. 1b, som jo før denne Tid var en Del af vor Slægts Hjem. 1b er stadig i den samme Slægts Eje.

Det var her hos Hans Jespersen i Vranum, min Bedstefader, Christen Jacobsen, senere tog Plads, da han i 1833 kom til Almind Sogn, og det var Hans Jespersen, der blev Forlover, da Christen Jacobsen i 1840 giftede sig med Christen Olesens eneste Datter, Enke Ane Marie Christensen, født i Vranum 1820, død samme Sted 1904.

SLÆGTSGAARDEN OG DENS BEBOERE

UDSKRIFT

af Skøde- og Panteprotokol for Lysgaard m. fl. Herreder
Nr. 21, 1844—49, folio 512b.

No. 6.

Skøde.

No. 9. C. VIII. 1. Klasse. 1848.

5 Rdl. 32 Skilling.

Underskrevne Johanne Jespersdatter, Enke efter afg. Selvejergaardmand Christen Olesen af Vranum, med Laugværge Sognefoged Niels Christensen i Almind, sælger, skøder og aldeles afhænder og overdrager herved uden foregaaende skriftlig Købekontrakt til min Svigersøn, Christen Jakobsen, følgende mig tilhørende Ejendomme, nemlig:

- a) en Gaard i Vranum af gl. Hartkorn 4 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 2½ Album, nyt Hartkorn Matr. Nr. 1a 2 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdk. 1¼ Album, og Matr. Nr. 1c 1 Skp. 2¾ Album, overdraget min afdøde Mand ved Skøde af 2. November 1813, tinglæst den 8de s. Maaned.
- b) en Parsel i Vranum af gl. Hartkorn 2 Fjdk. 2¾ Alb. nyt Hartkorn. Matr. Nr. 14. 2¾ Album overdraget min afdøde Mand ved Skøde af 7. December 1830, tinglæst 9. Marts 1832.
- c) en Parcel af Almind Præstegaards nedlagte Jorder af gl. Hartkorn 1 Skp. 1½ Album, nyt Hartkorn. Matr. Nr. 9, 1 Fdk. 1¾ Album, overdraget min afdøde Mand ved Auktionsskøde af 31. December 1830, tinglæst 2. Marts 1832.
- d) de paa disse Ejendomme staaende Bygninger, og
- e) al min Besætning, Ud- og Indbo, alt for den accorderede Købesumma 800 Rigsdaler.

Og da Køberen har berigtiget Købesummen, saa tilskøder jeg ham herved forbemeldte Ejendomme med de Rettigheder og Byrder, som jeg selv har eiet samme, fri for Enhvers Krav og Tiltale.

Til Bekræftelse under min og Laugværges Underskrifter vidnefast.

Vranum, d. 11. Februar 1848.

Johanne Espersdatter,
m. f. P.

Niels Christensen, Værge for Enken.

Til Vitterlighed:

Hans Jespersen. Christen Sørensen.

Indtil Aarets Udgang 1847 er Skatterne af det solgte betalte.

Viborg Amtshus, 22. Febr. 1848.

Morville.

Læst ved Lysgaard og Hids Herreds Ret den 3. Marts 1848 og derefter samme Herreders Pantebog Nr. 21 tilført.

Attest samt Præsteattest af 14. Februar 1848 forevist.

Anmærkning: Christen Olesens Adkomst paa en Gaard i Vranum af Hartgorn gl. Matr. 6 Tdr. 1 Skp. 2 Album er tinglæst d. 8. November 1813 (7-353), men deraf har han ved Skøde, tinglæst den 9. Oktober 1826 (14.551) afhændet en Parcel af gl. Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 1 Fjdk. 2½ Alb. Paa Parcellen under et er hans Adkomst tinglæst d. 2. Marts 1832 (16.337), og paa Parcellen under b er hans Adkomst tinglæst d. 9. Marts 1832 (16.345) med Anmærkning om ældre manglende Adkomst.

Iøvrigt er Gaarden behæftet med Aftægt efter Contrakt tinglæst d. 8. November 1813. (7-353.)

Haxthausen.

Nr. 2. C. VIII. 4. Kl. 1848.

10 Skilling.

I Almind Sogns Kirke- og Ministerialbog findes anført Fol. 89:

Aar 1840 blev i Almind Kirke den 29. December efter foregaaende Tillysning ægteviet Ungkarl Christen Jakobsen, 26 Aar gammel, af Vranum, og Enken efter afdøde Mads Jensen, Ane Marie Christensen i Vranum, 20 Aar gl. Hvilket herved bevidnes, ligesom ogsaa dette, at bemeldte Enke, Ane Marie Christensen, er det eneste Barn og Livsarving efter afdøde Gaardmand og Sognefoged Christen Olesen i Vranum og efterlevende Hustru, Ane Johanne Jespersdatter.

Vium Præstegaard, 14. Februar 1848.

Thomsen.

Naar jeg har valgt at begynde min Beretning om Slægten med det Skøde, som gjorde Christen Jakobsen (min Bedstefar) til Ejer af Slægtsgaarden i Vranum, Matr. Nr. 1, saa er det fordi, der har været Formodninger i Slægten om, at Ane Marie (min Bedstemor) giftede sig til Gaarden i sit første korte Ægteskab. Det er jo hermed bevist, at dette ikke er rigtigt, men at det var hendes Forældres Gaard (mine Oldeforældre, Gdr. og Sognefoged i Almind Christen Olesen og hans Hustru, Johanne, født Jespersdatter), og at Ane Marie, født Christensen, var deres eneste Barn og derfor Arving til hele den store Gaard, og at det var hendes Moder, som efter Faderens Død tilskødede Gaarden til Datteren og hendes anden Mand: Christen Jakobsen.

Og Gaarden havde allerede paa dette Tidspunkt været i Slægtens Eje i mange Generationer.

Jeg synes, disse gamle Skøder er interessante ogsaa for os, og bringer et endnu ældre — Ole Christensens Skøde til sin Søn, Christen Olesen.

Herom læses i Skøde- og Panteprotokollen for Lysgaard-Hids Herred, Nr. 7:

Johan Holstein, Hans kongl. Mayestæts Herredsfoged i Lysgaard og Hids Herreder, gjør Vitterligt, at Aar 1812 den 21. Juli blev paa Randrup Hovedgaard efter Begjæring af vedkommende Skifte Commissairer i Boet efter afdøde Cancellieraad Skov holdet offentlig Auction over adskilligt Strøe-Gods, som hidtil havde været henhørende under bemeldte Randrup Gods.

Conditionerne blev paa Auctions Stedet fremlagte og oplæste saaledes lydende som i Skødet til Peder Bødker findes indført fol. 264.

Og blev da iblandt andet efter forestaaende Conditioner bortsolgt en Gaard i Almind Sogn, Vranum Bye, af Hartkorn 6 Tdr. 1 Skp. 2 Alb., som havdes i Fæste af Ole Christensen, til bemeldte Fæster for hans gjorte og høyeste og approberede Bud 1990 Rdlr. — siger Et Tusinde Nie Hundrede og Halvfemsindstyve Rigsdaler Dansk Courant.

Og da nu ovenmeldte Ole Christensen..... [fremdeles som forestaaende indtil Enden.]

Dalsgaard, den 20. September 1813.

Holstein.

For dette Skødes Udstedelse betalt 5 Rd. 60 Sk. eller 5 Rigsbankmark Tre Skilling.

Holstein.

Læst ved Lysgaard og Hids Herredes Ret d. 27. Sept. 1813. Og derefter samme Herreders Pantebog Nr. 7 tilført.

Det solgte Hartkorn findes ikke at være forhæftet.

Holstein.

Derefter en Afskrift af en Kjøbe Contract:

1.

Imellem os underskrevne, jeg Ole Christensen af Vranum, og min Søn, Christen Olesen, er indgaaet følgende Kjøbecontract:

Den Gaard, som jeg, Ole Christensen, hidtil har havt i Fæste i Vranum i Almind Sogn, staaende for Hartkorn, Ager og Eng 6 Tdr. 1 Skp. 2 Alb., og som jeg ved Auctionen over Randrup Gods den 21. Juli 1812 har tilkjøbt for den Kjøbesumma 1990 Rd., siger Nitten Hundrede og Halvfemsindtyve Rigsdaler, sælger jeg igen til ovenmeldte min Søn, Christen Olesen, aldeles som jeg selv ved ovenmeldte Auction har købt samme.

2.

Kjøberen udreder og betaler i anstundende Snapsting 1813 oven Kjøbesumma, saavel som alle Udgivter og Omkostninger efter Auctions Conditionerne, saaledes at mig til anstundende Snapsting uden nogen Udgift kan blive meddelt Auctions Skjøde paa Gaarden, hvorefter jeg da til Fuldbyrkelse af denne Kontrakt straks er pligtig igen at meddele Kjøberen lovligt Skjøde paa ovenmeldte Gaard og Ejendom.

2.

I Kjøbet følger min hele paa Gaarden havende Ind- og Udboe og Besætning.

4.

Omkostningerne ved dette Kjøb og Salg i enhver Henseende tilsvares allene af Kjøberen.

5.

Gaarden modtages og tiltrædes strax af Kjøberen med den indavlede Afgrøde samt den lagte Sæd, hvorimod han ogsaa tilsvares og udredder fra Dato af alle Skatter og Udgifter, saavel de resterende og forfaldne som de tilkommende.

6.

Kjøberen forskaffer mig, Ole Christensen, og Hustrue, saalænge vi lever, forsvarlig Husværelse og Underholdning vor Livstid ligesaa godt, som han selv nyder det, og i Tilfælde af, at jeg, Ole Christensen og Hustru, i denne Henseende skulle blive misfornøiet med Kjøberen, der er vor eneste Søn og Barn, eller han ved Døden skulle afgaa før mig og Hustru, da er jeg, Ole Christensen, og Hustru selv berettigede til at bestemme, hvad Korn og Føde Vare, samt Brændsel m. m. vi til vor Underholdning vil have aarlig af Gaarden, dog at saadan Bestemmelse ikke overstiger det, som af uvillige Mænd kan skønnes at være billigt og passende efter Gaardens og Boets Lejlighed, da jeg, Ole Christensen, solgte den.

Jeg, Christen Olesen, tilstaaer, at jeg paa min Side har indgaaet og afslutter forestaaende Contract og Vilkaar.

Skreven paa Dalsgaard d. 7. November 1812.

Som Kjøber: Christen Olesen.

Som Sælger: Ole Christensen.

Til Vitterlighed efter Begjæring underskriver:

Ingerslev, P. C. Trochmann,
begge af Dalsgaard.

Læst ved Lysgaard og Hids Herreders Ret den 9. November 1812 og derefter samme Herreders Pantebog Nr. 6 tilført. Holstein.

I Margenen ses anført:

Kjøbekontrakt, fuldbyrdet ved Skjøde 1/8 November 1813.

SKJØDE

Jeg underskrevne Ole Christensen i Vranum Bye, Almind Sogn, Lysgaard Herred, tilstaaer herved og vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved i Overensstemmelse med hofølgende Kjøbekontrakt sælger, skiøder og overdrager til min Søn, Christen Olesen, min eiende og paa-

boende Gaard i bemeldte Vranum Bye, som staar for Hartkorn 6 Tdr. 1 Skp. 2 Album med paastaende Bygninger og tilligende Ejendomme samt Herligheder og Rettigheder, saaledes som jeg det selv eiet og havt haver efter Auctionsskjøde af 20. September 1813 og paa de Vilkaar, som foranmeldte Kjøbe Contract indeholder, for den Kjøbesumma 331 Rd. 4 Mark, siger Tre Hundrede Tredive og Een Rigsbankdaler, fire Mark.

Da nu Kjøberen har betalt mig den accorderede Kjøbesumma, 331 Rd. 4 Mk., saa skal fornævnte Gaard og alt øvrigt, som meldt er, være Kjøberen, min Søn Christen Olesens og hans Arvingers sande og lovlige Ejendom med fuldkommen Ejendoms Ret, for hvilken jeg efter Loven skal være Hjemmel.

Vranum, d. 2den November 1813.

Ole Christensen. (L. S.)

Til Vitterlighed efter Begjæring:

C. Pedersen, Jesper J. H. S. Hansen,
med paaholden Pen.

Man bemærker, at Vitterlighedsvidnerne har skrevet under med paaholden Pen. Det vil sige: at en anden har ført Haanden for den, som ikke selv kunde skrive, hvad der var mange, som ikke kunde paa dette Tidspunkt.

Det blev en lang Tid, Ole Christensen og hans Hustru kom til at leve som Aftægtsfolk paa Gaarden, idet de begge blev meget gamle. Bodil Madsdatter døde 1835 og Ole Christensen 1837. Paa dette Tidspunkt var Christen Olesens Datter, Ane Marie, allerede gift og hendes første Datter født, saa der har i det Aar været fire Generationer i Gaarden.

Aaret 1836 blev Ane Marie Christensen (født 1820, død 1904) gift med Mads Jensen, f. 1800, d. 1840, og sammen fik de tre Døtre:

Ane Johanne Madsen, f. 1836, d. 1876.

Dorthe Kirstine Madsen, f. 1838, d. 1869.

Christine Madsen, f. 1840, d. 1886.

Den ældste og yngste forblev ugifte og var hjemme i Gaarden næsten al deres Tid, medens Dorthe derimod blev gift og har Efterkommere. Jeg skal i det følgende Afsnit komme tilbage til Dorthe og hendes Slægt.

Først paa Aaret 1840 døde Mads Jensen, og 29. December samme Aar giftede hans Enke sig med Christen Jacobsen, født 1814 i Sjørsløv, død 1882 i Vranum.

Ane Marie og Mads Jensen boede i sin Tid hjemme paa Gaarden hos hendes Forældre; men Mads Jensen har aldrig ejet Gaarden, og det var først da Christen Jacobsen havde været gift med Ane Marie i otte Aar, at hendes Moder, som da var Enke, tilskødede ham Gaarden. Det var 1848, samme Aar Ane Johanne Jespersdatter døde.

Mine Bedsteforældre levede sammen i Gaarden i 42 Aar og fødte en stor Børneflokk op. I to Generationer var der kun et Enebarn i Gaarden, idet Christen Olesen var det eneste af Forældrenes Børn, der levede, og hans Datter, Ane Marie, var ligeledes hans eneste Barn; men med Ane Marie og Christen Jacobsen blev Slægten stor og talrig, idet de fik tolv Børn sammen. Det ene døde straks efter Fødselen, men de elleve levede, og i hvert Fald de ti blev voksne og stiftede Familie. Jeg bringer deres Navne og skal senere komme tilbage til hver enkelt og deres Efterkommer i et Afsnit for hver.

- 1) Mads Christensen.
- 2) Jacob Christensen.
- 3) Karen Bolette Christensen.
- 4) Ane Marie Christensen.
- 5) Christen Christensen.
- 6) Petrine Christensen.
Ovennævnte to var Tvillinger.
- 7) Niels Ole Christensen.
- 8) Hans Peter Christensen.
- 9) Niels Christian Christensen.
- 10) Jens Peter Christensen.
- 11) Else Kirstine Christensen.

Mine Bedsteforældre var glade for deres mange Børn. Den lille Pige, der døde som spæd, var født 1850, og Bedstemoder har senere sagt: »A sørgede nu saa meget over den lille, som døde, men Vorherre var god ved mig og gav mig Aaret efter to i Stedet«. Det var Tvillingerne Christen og Petrine, og det lille Træk bevidner, at Bedstemoder ikke tog Børnene som en Byrde, men som en Velsignelse, Det kunde dog hænde, da de blev lidt større, at Bedstefader syntes, de bredte sig lidt rigeligt ved Bordet. Saa tog han det fra den humoristiske Side og sagde, at det var næsten ikke til at komme til Bordet for ene Velsignelse.

Det var et temmelig stort Areal, som hørte til Gaarden. Hvor mange Tønder Land er det ikke lykkedes mig med Bestemthed at faa fastslaet, idet det jo stadig er Hartkornet, der regnes med.

Gaarden er dog stadig paa mellem 6 og 7 Tdr. Hartkorn, da Christen Jacobsen overtager den; men han skiller saa senere noget fra til nogle af sine Børn, da de begynder at stifte Hjem.

Marken gik fra Snabe Skel i Øst til Hald Sø i Vest, og de, som kender Almind Sogn, vil vide, at det, paa Snabe Mark nær, var hele Sognets Bredde, idet Snabe danner Skel til Rind i Øst, og Hald Sø danner Skel i Vest. Det var en hel lille Rejse fra den ene Ende af Marken til den anden. Faster Petrine har da ogsaa fortalt om, naar hun som Barn flyttede Kvier ved Snabe Skel og bagefter skulde flytte Faarene ved Hald Sø. Dengang foregik det jo ikke, som nu, paa Cykle; men da maatte man bruge sine Ben, og

Fodbeklædningen var altid Træsko eller — naar Vejret tillod det — bare Ben eller Stunthoser. Stunthoser var uldne, hjemmestrikkede lange Strømper uden Hæl og Saal, men med en bred Rem af Vadmæl ned under Svangen og en syet Strop til at sætte om anden Taa. Det var dengang en meget yndet Fodbeklædning, og naar Huden efterhaanden var blevet haard og hærdet, kunde man smide de tunge Træsko. Jeg kunde tænke mig, at ogsaa Faster Petrine har haft et Par rappe Pigeben i Stunthoser, naar hun skulde klare Flytningen. Dengang gik Kreaturerne jo ikke, som nu, i Hegn, men altid i Tøjr. Da Børnene blev voksne, var der altid tre voksne Karle hjemme, og ligeledes med Piger. Alt Gaardens Korn blev jo høstet med Le, idet Karlene svang Leen, og Pigerne bandt op. Bagefter blev Stubmarken revet med en almindelig Haandrive, og naar Kornet var kørt i Lade, blev det i Vinterens Løb tærsket med Plejl. Ogsaa indendørs foregik alting anderledes end nu og krævede større Arbejdskraft, idet man i den store Bageovn selv bagte hele Gaardens Forbrug af saavel Rugbrød som Sigtebrød og Kage. Ligeledes lavede Bedstemoder selv Ost og Smør, og der var dengang ingen velanset Gaardmandskone, som vilde byde sine Tjenestefolk eller Daglejere (som de ofte havde) paa Margarine. Det var altid Fedt og hjemmekærnet Smør. Om Efteraaret havde man ogsaa de store Slagtinger. Det første Aarstid, Mor og Far var gift, var de begge hjemme i Gaarden som Medhjælp for Forældrene, og der blev da i Efteraaret 1881 slagtet fjorten Faar og Lam foruden Grise til Gaardens egen Forsyning. Om Vinteren var Kvinderne fuldt optaget af at karte, spinde og strikke, idet ikke alene Garn til alle Familiemedlemmernes hjemmestrikkede Strømper, baade Mænds og Kvinders, men ogsaa til Kvindernes strikkede Underskørter, og desuden Garn til Mændenes Vadmælstøj og til Kvindernes Hvergarnskjoler blev fremstillet hjemme og derefter sendt til Væveren. Ogsaa alt det svære Hørlærreds og Blaarlærreds Sengelinned samt Skjorter til Mændene og Linned til Kvinderne blev syet hjemme, og det var store Beholdninger, man havde af den Slags i en velstaaende Gaard. Jeg ved at fortælle om en Karl, som var lidt gammel, før han blev gift; hans Moder sagde, han var ellers et godt Parti, han havde seksogtredive læghen Skjorter, det vil jo sige, foruden dem, han brugte i det daglige.

Efter de store Faareslagtinger støbte man ogsaa Lys af al den megen Talg, man derved fik til Raadighed. Jeg har som Barn hjulpet min Moder med at støbe Lys, og det foregik paa den Maade, at der blev hentet en Stige ind i Bryggerstet og lagt over et Par Taburetter. Vi havde en Mængde dertil afpassede Pinde, som blev hængt mellem Stigens Tremmer, og om hver Pind blev der hængt Traade af Lysegarn som Væge i den Længde, Lysene skulde have, og til tre a fire Lys paa hver Pind. Nu blev en stor Gryde med Talg sat over Ilden, og naar Talgen var smeltet, blev den hældt op i en Beholder, der var stor og dyb nok til, at Lysene kunde dypes uden at støde imod, saa man risikerede at knække dem. En stor Sidefjæl af en Arbejdsvogn blev skubbet ind under Stigen for ikke at overdryppe Gulvet, og saa dypede man Pindene med Lys i den varme Talg, den ene efter den

anden, og hængte dem igen mellem Stigens Tremmer for at stivne og dryppe af. Naar de var blevet kolde, dyppede man dem igen, og saa fremdeles, til de havde den ønskede Tykkelse.

Man brugte dengang ikke saa megen Tid paa Rengøring som nu, og navnlig ikke paa Opvask, idet der blev sat et Par store Fade paa Bordet, og alle: Børn og Tyende, Daglejere og Husbond, spiste af samme Fad, og i Vindueskarmen fandtes Stropper, hvor enhver anbragte sin Ske, naar man var færdig. Heller ikke den personlige Renlighed var jo nær saa udviklet som nu; men alligevel var der mere end nok at tage fat paa, og alle havde en langt længere Arbejdsdag end nu og kun en Brøkdel af den Frihed, som Ungdommen nyder i vore Dage. Der var vist næppe nogen, som dengang vilde have troet, at nogen almindelige Mennesker kunde tjene Føden ved en otte Timers Arbejdsdag.

Bedstefader var en dygtig og praktisk Landmand, han drev sin Gaard med Dygtighed og var en anset Mand i sit Sogn. Der er skrevet om ham fra anden Side, at han forstod at faa noget ud af sin Gaard og var desuden en meget præsentabel Mand, og naar han ved festlige Lejligheder sad for Bordenden, iført sin Tids Festdragt: Sølvknapet Vest og Tophue, da repræsenterede han Storbonden i sit Sogn, og dette er sikkert rigtigt. Da der gik Rygter om, at Rendsborgs Slaver var brudt ud og drog hærgende og plyndrende op gennem Jylland, var det ogsaa ham, der blev Anfører for de Mænd, der samlede sig for at værgе Liv og Ejendom; men da de i tre Dage havde holdt Vagt ved Kirken, som ligger meget højt, og hvorfra de havde frit Udsyn, viste det sig, at det hele kun var Rygter.

Bedstefader gik stærkt op i Gaardens Drift; men derimod overlod han altid Administrationen af deres Pengesager til sin Kone. Mine Forældre har fortalt, at en Dag, der kom en Mand til Gaarden og skulde have nogen Penge (jeg tror, det var Skat), saa sagde Bedstefader: Kan du ikke komme igen i Morgen, for vor Mor er ikke hjemme i Dag. De unge lo lidt af det; men det var Bedstemoders Bestilling at ordne al den Slags, og det blandede han sig nødtigt i. Maaske fordi Bedstefader ikke interesserede sig saa stærkt for bogligt Arbejde og alt, hvad derunder hørte, og ikke var saa dygtig til det som til at drive en Gaard. Maaske ogsaa fordi det hele jo oprindeligt havde tilhørt Bedstemoders Slægt. I hvert Fald var det altid Bedstemoder, som administrerede Tegnebogen, og hun havde altid Penge. Bedstefader sørgede godt for det.

Naar de om Lørdagen kørte til Viborg, diskuterede de altid forskellige Ting under Køreturen, og for dem som for andre Ægtefolk kunde det undertiden knibe lidt at naa til fuld Enighed om de forskellige Problemer.

Naar Bedstemoder saa steg af Vognen, sagde hun: »Du kan nu sige, hvad du vil, Christen; men a har nu Ret.« Dermed var Diskussionen Slut, da Køreturen jo ikke var længere.

Min Mand synes, at Bedstemoders kvindelige Efterkommere ligner hende lidt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.

Efter Bedstefaders Død 1882 drev Bedstemoder ved sine Sønners Hjælp selv Gaarden til 1887, da den ældste Søn, Mads Christensen, giftede sig. Hun overlod derefter Gaarden til ham og flyttede selv op til sin Datter, Marie, som ved sit Giftermaal havde faaet Gaardens Vestermarkslod og havde sit Hjem lige Vest for Gaarden. Her boede Bedstemoder til sin Død 1904. Hendes Begravelse foregik fra Slægtsgaarden. Det var sikkert sidste Gang, hele den store Slægt var samlet der.

Min Bedstefader, Christen Jacobsen, var født 1814 i Sjørsløv, Søn af Gaardejer Jacob Christensen, Sjørsløv, og dennes Hustru, Karen Nielsdatter. Han kom 1. November 1833 til Vranum som Karl for Gdr. Hans Jespersen. Ved Ane Marie og Christen Jacobsens Bryllup 1840 var Forlovere: Gdr. Christen Olesen, Vranum, og Gdr. Hans Jespersen, Vranum.

Faderen, Gdr. Jacob Christensen, Sjørsløv, dør 1829 (Aaret efter Sønnens Konfirmation), kun 52 Aar gammel. Medens Moderen, Karen Nielsdatter, dør 1861 som Aftægtskone hos Sønnen i Vranum, 71 Aar gammel.

DORTHE SLÆGT

Dorthe Kirstine Madsen, f. i Vranum 1838, død 1869, og
Ægtefælle: Christen Christensen Thestrup, Vranum, f. 1834.

Gift 29. November 1864 i Almind Kirke: Ungkarl Christen Christensen
(Thestrup), Vranum, 30 Aar, og
Dorthe Kirstine Madsen Vranum, 26 Aar.

Forlovere var: Gaardejer Chr. Jacobsen, Vranum, og Husmand Chr. The-
strup, Vranum.

Børn i dette Ægteskab:

- 1) Andersine Barbara Kirstine Christensen, døbt den 6. Juli 1865. Død
18. April 1869.
- 2) Christen Christensen, f. 12. Juni 1867, han døde 1868 af Kighoste.
- 3) Anton Marius Christensen, f. 25. September 1869, han døde 7 Maa-
neder gammel.

Den 2. December 1869 døde Dorthe, kun 31 Aar gammel, og Chr. Chri-
stensen Thestrup giftede sig igen. Saa vidt jeg har kunnet se, døde alle
Dorthe og Chr. Thestrups Børn som smaa, og kun Dorthes ældste Datter
Madsine, født hjemme paa Slægtsgaarden, levede og stiftede Hjem.

Madsine Christine Nielsen, f. 1861 i Vranum, d. 1888.

Ægtefælle: Martin Lorentsen, f. 1854, død i Sydamerika. Dato ken-
des ikke.

De var bosiddende i Tholstrup. Madsine døde allerede i Marts 1888, kun
27 Aar.

Efter sin Hustrus Død søgte Martin Lorentsen — som andre fortvivlede
Ægtemænd har gjort det før ham — af og til sin Trøst i Spiritus. Dette
var meget uheldigt for hans to smaa Sønner, som paa dette Tidspunkt gik
alene i Hjemmet hos Faderen; thi naar han var ædru, var han god nok mod
sine Børn, men naar han havde faaet Spiritus, var han meget streng imod
dem. Tilsidst udvandrede han til Sydamerika, og Børnene blev sat ud i Pleje.

Deres Børn.

I.

Anton Lorentsen, f. 1884 i Tholstrup, og Hustru, Karen Busch, f. 1891 i
Stifts Bjergby, uddannet Massøse.

Anton Lorentsen kom efter sin Moders Død i Pleje, først nogle Aar i
Almind Brugsforening, senere hos sin Mormors Søster: Marie, gift med
Jocum Nielsen i Vranum, og var der til Konfirmationsalderen. Efter 1 Aar

Christian Donald Lorentsen er Ægtsamler og har desuden Ornecentral. ved Landbruget gik han til Sø. Sejlede en Del Aar med forskellige Skibe af forskellig Nationalitet. Tog Styrmands- og Skibsførereksamen i København 1909. Kom derefter ind i Ø.K. Da Ø.K. senere oprettede et nyt Rhederi, Dampskibsselskabet »Orient«, hvortil en Del af deres Dampere blev overført, gik han ind i det og sejlede der som Styrmand og Skibsfører paa lange Rejser over hele Verden. Købte Gaard i Overthorp pr. Karup 1940 til 1945. Sejler nu igen, men i et mindre Rhederi, da han ikke længere ønsker at komme paa de lange Ture.

Anton Lorentsens Børn:

- 1) Martin Gunni Busch-Lorentsen, Maskinmester, født 1922 i Aarhus. Sejler i Udenrigsfart.
- 2) Johannes Busch Lorentsen, f. 1924 i Fredensborg. Seminarist og Redaktør.
Hustru: Elly Høj Christensen, f. 1924 i Aarhus, Kontorassistent paa Aarhus Politistation. Ads.: Barthsgade 4, 1., Aarhus.
- 3) Anne Ulla Busch Lorentsen, Lærerinde, f. 1925 i Fredensborg (Asminde-rød-Grønholt). Ads.: Heramsbgade 4, St. tv., Rytterparken, Aarhus.
- 4) Jacob Busch Lorentsen, Letmatros, f. 1931. Ads.: Farimagsgade 73, Kbh.

II.

Niels Peder Lorentsen, f. 1886 i Tholstrup, og Hustru, Ane Kirstine Hansen, f. 1893 i Allindemagle Sogn ved Ringsted. Damefrisørinde.

Det blev ikke nogen let Barndom for den lille Niels Peder, som kun var ca. to Aar ved sin Moders Død. Han blev opfødt i Sjørslev.

Niels Peder Lorentsen døde allerede 1926, kun 40 Aar gammel, i Raklev Sogn ved Kalundborg og ligger begravet der. Han var dengang Uldhandler eller »Uldjyde«.

Han og hans Hustru havde 6 Sønner. De var alle ukonfirmerede ved deres Faders Død. En næsten umulig Opgave skulde man synes: For en Moder alene at sørge for seks Drengene.

Deres Børn:

- 1) Anton Børge Lorentsen, f. 1913 i Vordingborg, Forvalter paa Antvorskov Teglværk, Slagelse.
Hustru, Elna Jensen, f. 1920 i Ellede, Raklev Sogn.

Deres Børn:

- 1) Mogens Finn Lorentsen, f. 1939 i Raklev.
- 2) Jonna Kirstine Lorentsen, f. 1941 i Slagelse.

- 2) Christian Donald Lorentsen, f. 1914 i Nivaa.

Hustru, Inger Nielsen, f. 1922 i Uggerløse, Rørby Sogn.

Deres Børn:

- 1) Leif Lorentsen, f. 1941 i Taastrup ved København.
- 2) Alis Lorentsen, f. 1947 i Taastrup ved København.

- 3) Egon Frode Lorentsen, f. 1916 i Ondløse, Landmand, og
Hustru, Birgit Jensen, f. 1921 i Vollerup.
Deres Barn:
1) Niels Boye Lorentsen, f. 1942 i Slagelse.
- 4) Gunnar Hervert Lorentsen, f. 1917 i Ondløse, Landmand, og
Hustru, Else Nielsen, f. 1922 i Uggerløse.
Else er Tvillingsøster til Christians Hustru, Inger Nielsen.
Deres Barn:
1) John Bjarne Lorentsen, f. 1949 i Vollerup.
- 5) Ingemann Johnny Lorentsen, f. 1919 i Ondløse, Chauffør paa Antvorskov
Teglværk.
Hustru, Gudrun Christoffersen, f. 1924 i Slagelse.
Der er ingen Børn i Ægteskabet.
- 6) Kaj Lange Lorentsen, f. 1924 i Kallerup, Raklev Sogn, Frisørmester i
Raklev.
Hustru, Greta Maria Lavesson, f. 1927 i Nordby, Samsø.
Deres Børn:
1) Lisbeth Lorentsen, f. 1948 i Kalundborg.
2) Niels Peter Lorentsen, f. 1951 i Raklev.

RETTELSE:

Øverste Linie paa Side 18 skal anbringes
under Afsnit II, 2) Christian Donald Lo-
rentsen f. 1914 i Nivaa.

MADS CHRISTENSENS SLÆGT

Mads Christensen, f. 26. April 1842 i Vranum, død 1893 s. St.
Hustru: Ellen Marie Jensen, f. 1856 i Vranum, d. 1941.

Farbror Mads var ude over den første Ungdom, før han i 1887 giftede sig (45 Aar). Han havde lagt næsten al sin Ungdoms- og Manddomstid derhjemme paa Gaarden og skulde jo som den førstefødte overtage den efter Forældrene.

Den 29. April 1887 fik han tinglyst Skøde paa Gaarden, der hørte da 80 Tønder Land til.

Ellen Marie og Mads Christensen fik tre Børn:
Christen Jacobsen Christensen.
Ane Marie Jacobsen Christensen.
Marie Kathrine Jacobsen Christensen.

Der findes paa Slægtsgaardens Mark en lille Høj, kaldet »Blaabærhøjen«. Hestene kunde ikke færdes paa den med Markredskaber, da den var for stejl; men Mads Christensen kunde ikke lide, at den laa udyrket hen (han ejede 80 Tdr. Land), og saa gravede han den selv med en Spade og fik den paa denne Maade alligevel til at give Afgrøde (det samme havde hans Fader gjort). Jeg er glad for dette lille Træk om Farbror Mads (som jeg ellers ikke ved ret meget om, han var jo død, før jeg blev født).

Jeg synes, at den fortæller os om een af hans — og hans Tids — meget værdifulde Egenskaber: »Nøjsomheden«. Den Indstilling, at intet maatte gaa til Spilde; men alt skulde tages med. Og den har sikkert ogsaa et Budskab at bringe til vor Tid.

Mads Christensen var, som allerede nævnt, en moden Mand, før han giftede sig og fik Børn. Des mere glædede han sig over Børnene, da han endelig havde dem, og ikke mindst over sin Søn. Han kunde daarligt tænke sig et lille Middagshvil, uden at han skulde have sin lille Søn med; men desværre blev det kun saa kort en Tid, han fik Lov at leve med sine Børn.

Den 19. August 1893 trak et kort, men heftigt Uvejr hen over Egnen. Mads Christensen og Ellen Marie havde været i Viborg, de kom hjem hen

paa Eftermiddagen, og da det saa ud til Regn, vilde Mads og en Daglejer, Anders Nonbo, samle noget Bygrivelse sammen, mens en Karl, Jens Jensen (Lars) — senere Gaardejer i Almind og gift med Mads Christensens Søsterdatter — spændte Hestene for. Mens de gik her paa Marken lige uden for Gaarden, slog et Lyn ned og dræbte Anders Nonbo, og Mads Christensen blev dræbt af Lufttrykket.

Kun et Par enkelte voldsomme Tordenskrald hørtes, og nogle faa Lyn flammede, saa var det igen ovre; men det havde kostet to Mænd Livet og efterladt en hel By og Egn i Sorg og Forfærdelse over det skete.

Anders Nonbo efterlod sig Hustru og en Børneflk. De sad til Leje i et Hus paa Almind Mark.

Og i Gaarden var en ung Hustru blevet Enke og tre smaa Børn faderløse. Mads Christensen var i Færd med at bygge nyt Stuehus til Gaarden den Sommer; men han oplevede ikke at se det færdigt.

Jeg husker endnu mine Forældres Beretning om den Sorg og Forfærdelse, de alle følte, da de fik at vide, at det korte, men forfærdelige Uvejr havde kostet Farbror Mads Livet.

Ogsaa for min Bedstemoder, Mads Christensens gamle Mor, var hans alt for tidlige Død et frygteligt Slag; thi ikke alene mistede hun sin kære Søn; men paa en Maade mistede hun tillige det Hjem, hvor hun var født, hvor hun havde levet al sin Tid, og hvor hendes Slægt havde levet i saa mange Generationer før hun.

Thi som rimeligt var, giftede hendes unge Svigerdatter sig igen, da der var gaaet en Tid, med

Hans Christensen (Grud),
og han overtog Gaarden; men Bedstemoder fik indført i Papirerne, at naar han engang ønskede at trække sig tilbage, og hendes Sønnebørn blev voksne, saa skulde de overtage deres Faders Gaard, og paa den Maade sikrede hun fortsat Gaarden for sin Slægt.

Hans Christensen (Grud) siger, han har aldrig brudt sig saa meget om Gaarden, for han havde jo giftet sig til den, og det havde hans Kone jo ogsaa, og han afstod den forholdsvis tidligt til sine Stedbørn og nyder nu en god Pleje paa Gaarden hos sin Steddatter, Marie Christensen.

Mads Christensens Børn:

- 1) Christen Jacobsen Christensen, f. 1889 i Vranum, var en kvik og opvakt Dreng og sin Faders Yndling.

Da han blev større, var hans Helbred ikke godt, og en Sindslidelse truede ham stadig. Han prøvede en Tid Seminariet og haabede paa en Lærereksamen, men blev det forbudt af sin Læge, da hans Hoved ikke taalte Studiet. Saa slog han sig igen paa Landbruget, og 1922 overtog han sin Faders Gaard; men det var stadig galt med hans Helbred, saa han maatte være borte fra Hjemmet lang Tid, og 1936 maatte hans Søster, Ane Marie, overtage Gaarden.

- 2) Ane Marie Jacobsen Christensen, f. 1890 i Vranum. Marie har aldrig giftet sig, men driver selv sin Gaard, og der er næppe Tvivl om, at hun gør det godt af en enlig Kvinde at være. Det er ikke nemt for en Kvinde at drive en Gaard med den Knaphed paa Arbejdskraft og den Dyretid med Arbejdskraft, som Krigen har skabt; men Marie holder trofast ud og sparer ikke sig selv.
- 3) Marie Kathrine Jacobsen Christensen, f. 1892 i Vranum.
Ægtefælle: Otto Holm, f. 1893 i Tostrup. Landmand.
De fik en Ejendom i Nonbo ca. 1918.

Børn:

- 1) Edvard Nielsen Holm, f. 1916 i Nonbo, Arbejdsmand, Søvsø Daugbjerg.

Hustru: Helga Pedersen, f. 1920 i Aarhus.

Edwards Børn:

Erik Nielsen Holm, f. 1941 i Hald Ege.

Tove Nielsen Holm, f. 1944 i Rødkærbro.

Tvillingerne:

Ove Nielsen Holm, f. 1946, Hald.

Inga Nielsen Holm, f. 1946, Hald.

- 2) Alma Nielsen Holm, f. 1918, døde 15 Aar gammel.
- 3) Harald Nielsen Holm, f. 1919 i Nonbo, Arbejdsmand, Thostrup.
Hustru: Frida Johanne Jensen, f. 1932 i Silkeborg.

Deres Barn:

Gudrun Nielsen Holm, f. 1951 i Søvsø.

- 4) Mary Nielsen Holm, f. 1921 i Nonbo.
Ægtefælle: Marius Christian Andersen, f. 1910 i Mønsted Sogn, Arbejdsmand, Tougaard.

Børn:

Gunner Andersen, f. 1940 i Hald Ege.

Kurt Andersen, f. 1941 i Hald Ege.

Agner Andersen, f. 1943 i Agerskov (Finderup Sogn).

Bodil Andersen, f. 1944 i Søvsø.

Bent Andersen, døde 1/2 Aar gammel.

Aksel Andersen, f. 1947 i Tougaard (Mønsted).

Inge Lise Andersen, f. 1950 i Tougaard (Mønsted).

- 5) Martine Nielsen Holm, f. 1923 i Nonbo.
Gift med: Søren Peder Gundlund Andersen, f. 1907 i Sjørsløv Sogn,
Tømrer, Bopæl Demstrup.

Børn:

Flemming Nielsen Holm, f. 1945 i Aarhus.
Else Marie G. Andersen, f. 1947 i Sjørsløv.
Lilly G. Andersen, f. 1948.
Ruth G. Andersen, f. 1951.

- 6) Anna Else Nielsen Holm, f. 1925 i Gaarsdal, Finderup.
Er i Hjemmet hos sin Far i Søvsø, Daugbjerg pr. Viborg.
- 7) Mads Tage Jacobsen Christensen, f. 1928 i Viborg, Chauffør i
Viborg.
Katrines Ægteskab blev opløst, og hun giftede sig med
Christen Christensen, f. 1897 i Rind. Bopæl: Aarhusvej, Viborg.

Deres-Søn:

Jens Christian Christensen, f. 1931 i Viborg.

JACOBS SLÆGT

Jacob Christensen, f. 1844 i Vranum, d. 1887 i Rødding, og
Hustru, Ane Kirstine Margrethe Jensen, f. 1851 i Snabe, d. 1905 i Viborg.
1869 viedes i Almind Kirke Ungkarl Jacob Christensen, Vranum, 25
Aar gammel, og

Ane Kirstine Margrethe Jensen, Snabe, 18 Aar.

Det unge Par fik en Gaard i Rødding ved Viborg, ca. 60 Tdr. Land;
men kun 18 Aar fik de Lov at virke her, saa døde Jacob Christensen, kun
43 Aar gammel. Hans Hustru drev Gaarden videre nogle faa Aar, saa
solgte hun den. Senere købte hun et Pensionat i Skomager Hammershøjs
Gaard i Viborg, som hun drev til sin Død i 1905.

Jacob Christensen og hans Broder, Christen Christensen (Hylleberg), var
gift med to Søstre, begge Døtre af Dræningsmester J. Chr. Jensen (Hylle-
bjerg), Snabe.

Kirstine og Jacob Christensen havde flere Børn, der døde som smaa, og
kun fire blev voksne og stiftede Familie. De er

I.

Jensine Christensen, f. 1873 i Rødding, d. 1899.

Ægtefælle: Søren Peder Pedersen, f. 1873 i Sabro, Manufakturhandler i
Aarhus.

Deres Børn:

1) Elna Eleonora Christine Pedersen, f. 1896 i Aarhus.

Ægtefælle: Julius Louis Hansen, f. 1875 i København, Kommunesekre-
tær, Bopæl Aarhus.

Ægteskabet opløst 1926.

Andet Ægteskab indgaaet 1934 med Trafikassistent Sophus E. Due
Sørensen, f. 1896 i Aarhus. Bopæl Aarhus, fra 1946 København.

Børn af første Ægteskab, tre:

1) Henning Hansen, f. 1917 i Aarhus, Torvekommissionær, Gartner.
Hustru: Ellen Olsen, f. 1922 i Hvissinge.

Børn:

Kirsten Irene Hansen, f. 1945 i Glostrup.

Lars Erik Hansen, f. 1947 i Glostrup.

Søren Peder Hansen, f. 1950 i Glostrup.

2) Ellen Margrethe Hansen, f. 1919 i Aarhus.

Ægtefælle: Købmand Edlers Jensen, f. 1916 i Aarhus. Bopæl:
København.

B ø r n:

Ib Jensen, f. 1938 i København.

Per Jensen, f. 1940 i København.

Ægteskabet opløst 1948.

Fruen er Operasangerinde ved Det kgl. Teater. Kunstnernavn:
Ellen Margrethe Edlers.

- 3) Preben Hansen, f. 1921 i Aarhus, Politibetjent.

Hustru: Bente Simonsen, f. 1919.

Bopæl: Glostrup.

B ø r n:

1) Susan Darhner, f. 1945 i Glostrup. (Navneforandring.)

2) Karin Darhner, f. 1947 i Glostrup.

- 2) Hilda Sofie Pedersen, f. 1898 i Aarhus.

Ægtefælle: Victor Würtz Rasmussen, f. 1887 i Voldby, Fabrikant,
Bopæl: Aarhus.

(Fruen Prokurist og Repræsentant i sin Mands Forretning).

Deres B ø r n:

- 1) Poul Daniel Würtz Rasmussen, f. 1920 i Aarhus.

Hustru: Ninna Lassen, f. 1922.

Ingeniør, Bopæl: Aarhus.

B ø r n:

Torben Würtz Rasmussen, f. 1945 i Aarhus.

Kaare Würtz Rasmussen, f. 1947 i Aarhus.

Britta Würtz Rasmussen, f. 1950 i Aarhus.

- 2) Nina Würtz Rasmussen, f. 1922 i Aarhus.

Ægtefælle: Robert Lassen, Guldsmed, Aarhus.

B a r n:

Tom Lassen, f. 1947 i Aarhus.

II.

Kristine Dorthea Christensen, f. 1880 i Rødding, d. 1914 i Bretved.

Ægtefælle: Christen Villadsen Christensen, f. 1872 i Resen ved Skive,
Overofficiant, død St. Karlsminde pr. Hundested 1945.

Deres Gravsted findes paa Aagerup Kirkegaard.

Kristine Christensen var kun en lille Pige, da hendes Fader døde, og Moderen solgte Gaarden i Rødding. Kristine opholdt sig en Tid hos sin Moster, Sine Hylleberg i Vranum (Christen Hylleberg var jo ogsaa hendes Farbroder). Hun blev konfirmeret i Almind Kirke 1894. (Her var jo ogsaa hendes Forældre døbt, konfirmeret og viet). Senere lærte hun at sy i Viborg, hvor hendes Moder jo havde Pensionat paa dette Tidspunkt, og her traf hun sin Ægtefælle.

I Aaret 1913 blev denne udnævnt til Oversergent ved 8. Bataillon i Viborg og sammen med sin Bataillon forflyttet til Holbæk. Det kneb stærkt for 8. Bataillons Befalingsmænd at skaffe Lejlighed til deres Fa-

milier i Holbæk. (Min Søster Lovises Mand, Thomas Vissing, som ogsaa var derimellem, gik ind i en Byggeforening og byggede selv Hus for i det hele taget at faa Husly). Kristine Christensen var ikke rask og havde et Par Gange været indlagt paa Sygehuset i Viborg, lidende af Lungeruberkulose. Da nu Christensen kom til Holbæk, søgte og fik han en Stilling som tilsynsførende Underofficer ved Skydebanerne i Brevved, 5 km fra Holbæk.

Og Foraaret 1913 rejste Kristine med sine fem Børn fra Viborg og tog det nye Hjem i Brevved i Besiddelse, idet man haabede, at de smukke og sunde Omgivelser vil bringe Lægedom til de syge Lunger. Desværre gik det ikke saadan. Sommeren 1915 maatte Kristine paa Sanatorium, og samme Aar ved Juletid døde hun, og hendes fem Børn mistede det bedste, de ejede, deres lille Mor.

Før Kristine rejste paa Sanatorium, tabte hun sin Vielsesring. Hele Familien ledte efter den, men uden Held. Hun var meget bedrøvet over det og tog det som et daarligt Varsel, et Fingerpeg om at hun skulde forlade sine kære, hvad jo ogsaa skete.

Aarene gik — 1920 giftede Christensen sig igen. Da han 1942 faldt for Aldersgrænsen, flyttede han med sin anden Hustru og deres Børn til Karlsmind ved Hundested, hvor han døde 1945.

Nu viste den anden Fru Christensen det Højsind og den Forstaaelse mod sine Stedbørn, at hun gav Lov til, at deres Fader maatte begraves paa Aagerup Kirkegaard hos sin første Hustru.

Mens Familien var samlet om Graven, kom en fremmed Herre hen til den ældste Søn og gav ham en lille Guldring. Det var Christensens Efterfølger ved Skydebanerne, som Dagen før under Gravning i sin Have havde fundet Ringen, som i 30 Aar havde ligget her. Den var mærket C. V. Christensen og Aarstal, og derfor kunde han føre den tilbage til dens rette Ejer. Var det tilfældigt, eller hvad vil vi kalde det? Fem Minutter efter, at de to Ægtefæller var i samme Grav, var Ringen i deres Børns Besiddelse, den Ring hvis Bortkomst Kristine havde taget saa tungt, fordi hun syntes, det kunde tyde paa, at hun skulde skilles fra sine kære. — Ja, maaske er der mere mellem Himmel og Jord, end vi Mennesker forstaa, og der er jo i hvert Fald næppe Tvivl om, at den stærkeste Magt paa Jord er Kærligheden.

En Moders Kærlighed til sine Børn, en Hustrus Kærlighed til sin Ægtefælle.

Ringens bæres nu af den ældste Datter, Overforstanderinde Fru Agnes Sørensen, København.

Deres Børn:

- 1) Ejner Villads Christensen, Forretningsfører, København, f. 1900 i København, døbt i Garnisonskirken 22. April 1900.

Hustru: Aase Karoline Lindskog, f. 1916 i København.

Efter Konfirmationen 1915 kom Einer Christensen i Manufaktur­lære i Skive og tog her Handelsskoleeksamen. Fra 1920 Ekspedient i A/S Fønnesbech, København, i en Aarrække. Nu Forretningsfører i større Manufaktur­firma. Har arvet Faderens store Interesse for Skydning, har bl. a. deltaget i de olympiske Lege i Paris 1924, i utallige Kap- og Mesterskabsskydninger. Skydelærer og Organisator inden for Skyttebevægelsen, Befalingsmand i de frivillige Korps, Modstandsmand, Kompagnichef i det nye Hjemmeværn.

B a r n:

Peter Villads Christensen, f. 1939 paa Frederiksberg, døbt i Grundtvigskirken 28. Januar 1940.

Skoleelev, Østersøgades Gymnasium. (Ivrig Spejder.)

- 2) Agnes Karoline Christensen, f. 1903 i Viborg, døbt i Viborg Domkirke, konfirmeret i Agerup Kirke, fra 18 Aars Alderen Telefonistinde i Holbæk, senere Kontroltelefonistinde i Korsør og Glostrup. Forstanderinde i Hillerød og Roskilde, er nu Overforstanderinde i København (K. T. A. S.). Er gift Sørensen.
Ægteskabet er forlængst opløst.

S ø n:

Assistent Svend Aage Christensen, f. 1924.

Hustru: Lissie Stockholm, f. 1929.

B a r n:

Jan Stockholm Christensen, f. 1949 i København.

Svend Aage Christensen var Elev paa Holbæk Realskole, konfirmeret i Holbæk. Kontorist paa Politikontoret i Korsør. Ivrig Modstandsmand. Maatte flygte til Sverrig, kom med Brigaden efter Besættelsen. Nu Assistent under Administrationen i Statens Lufthavn.

- 3) Margrethe Kristine Christensen, f. 1905 i Viborg.
Ægtefælle: Ernst Jens Frederik Christensen, Overpostbud Holbæk, f. 1909.

Margrethe Christensen var Elev i Viborg Borgerskole og Arnakke Skole pr. Vipperød, konfirmeret i Agerup Kirke. Efter Konfirmationen forskellige Pladser i Huset, og inden sit Giftermaal Husbestyrerinde for et enligt Ægtepar i Holbæk.
Ægteskabet barnløst.

- 4) Valborg Christensen, f. 1906 i Viborg.
Ægtefælle: Leonardo Leidersdorff Hansen, f. 1907 i Faaborg. Ekspeditionssekretær ved Teknologisk Institut, cand. mag. (Studentersanger, Hjemmeværnsmand osv.)

Valborg Christensens Skolegang: Bretved Skole pr. Vipperød, konfirmeret i Aagerup Kirke, efter Konfirmationen forskellige Pladser i Huset i Holbæk og København, derefter i en Aarrække Overkokkepige paa Balders Hospital.
Ægteskabet barnløst.

- 5) Statsskovfoged Evald Christensen, f. 1908 i Viborg.
Hustru: Hilda Pedersen, f. 1912 i Frederiksborg Slotssogn.
Evald Christensens Skolegang: Bretved Skole pr. Vipperød, konfirmeret Aagerup Kirke. Efter Konfirmationen Jagtelev paa Bregentved, Asmildkloster Landbrugsskole, derefter Skovfogedelev paa forskellige Distrikter. Skovfogedeksamen 1929 (som Nr. 1), senere Aspirant og Assistent i Tisvilde og Frederiksværk. Statsskovfoged i Ravnsholt Skov, Ads.: Lerbjerghus pr. Birkerød. Danmarksimester i Flugtskydning, ivrig Modstandsmand, anholdt af Tyskerne, løsladt fra Vestre Fængsel 5. Maj 1945.

B a r n:

Birthe Christensen, f. 1937 i Frederiksværk, konfirmeret Bloustrød Kirke 1951.

Skolegang: Hillerød Statsskole.

III.

Ernst Christian Christensen, f. 1882 i Rødding, 1912 Navneforandring til Vranum.

Hustru af 1. Ægteskab: Andrea Jensen, f. 1882 i Nykøbing M., d. 1927.

Hustru af 2. Ægteskab: Kathrine Frederikke Perto, f. 1888 i Haldum ved Hinnerup.

Ernst Vranum lærte i sin Tid Mekanikerfaget hos Brems i Viborg og fik senere et mekanisk Værksted i Gested sammen med sin Broder, Magnus Christensen. Det var dengang særlig Cyklerne, der handledes med; men det var Automobilerne, der havde Brødrenes store Kærlighed og Interesse, og det er saa absolut som Motor-Mænd, de er blevet bekendt. Ernst Vranum har i et lille Interview med Pressen selv fortalt lidt om sit Virke, og jeg vil tillade mig at citere.

DA DEN FØRSTE DANSKE BIL BLEV SAMLET

Man siger om Ernst Vranum, at han paa Tonen af en Bils Tudehorn kan høre, om Bilen trænger til en Hovedreparation. Ernst Vranum er Værkfører hos Aarhus Automobilfirmaet F. Bylov og Co.

Biler er mere end Vranums Arbejde, det er hans Livs Hobby, hans Kærlighed. Han har arbejdet med Biler i 50 Aar, og Øjnene skinner stadig ungdommeligt forelsket ved Synet af en smuk Bil.

HØJ OG FLOT OG 30 KM I TIMEN

Ernst Vranum var med til at samle den første danske Bil. Det var i 1899 hos Brems i Viborg, hvor jeg var i Lære, fortæller han. Brems Søønner var taget til Dixi Fabrikerne, Eisenach, hvor man var begyndt at fremstille Biler. De »snusede« lidet og sendte deres Opdagelser og Erfaringer hjem i Form af Tegninger. Da »Drengene« kom tilbage senere, havde vi støbt og gjort ved efter Tegningerne, og et Aars Tid efter havde vi samlet Bilen; men sikke ogsaa et Resultat. Den var en Skønhedsaaftenbaring, høj og flot. Og saa gik den sine 20 km i Timen. Med gunstig Vind og Vej kunde vi drive den op paa 30 km; men saa gjaldt det rigtignok ogsaa om at klamre sig godt fast i Svingene.....

DE VISES STEN: BILHJUL AF JERN

— Kørte den paa massive Ringe? spørger vi.

— Nej, nej, den havde skam baade Slanger og Dæk ligesom de Biler, der senere kom frem. Men Slangerne var daarlige, de punkterede ustandseligt. Min Broder og jeg tog derfor Patent paa gummiløse Hjul — Hjul af Jern. De var stærke, men de lavede naturligvis en Del Spektakel under Kørsel. Vi troede dog, vi havde fundet de Vises Sten, men selvfølgelig gik det ikke. Vi maatte standse Fabrikationen.

Ernst Vranum funderer lidt over, hvordan et Dollar-Grin af i Dag mon vilde opføre sig paa hans Patent-Jernhjul.

Som Vranum holder af sit Firma, er han afholdt for sin Dygtighed, Hjælpsomhed og sit gode Humør. Hans ranke Holdning under Krigen har yderligere øget hans Popularitet.

— — —

Ernst Vranum har lagt op som Værkfører, men virker stadig som Repræsentant for sit Firma.

Børn af 1. Ægteskab:

- 1) Arne Bangsgaard Vranum, f. 1906 i Viborg, Prokurist, Bopæl: Carit Etlarsvej, Odense.

Hustru: Edith Carla Poulsen Schmidt, f. 1904 i Aarhus.

Deres Børn:

- 1) Laila Vranum, f. i København 1930.

Ægtefælle: Kai Holck Mogensen, f. 1927 i Odense. Mekaniker, Bopæl: H. C. Andersensgade, Odense.

Søn:

Jan Holck Mogensen, f. 1950 i Odense.

- 2) Peer Ulf Vranum, f. 1935 i København. Realeksamen Odense 1952.
- 2) Carlo Bangsgaard Vranum, f. 1908 i Skive, Købmand, Bopæl: Aldersrovej 33, 1., Aarhus.
Hustru: Marie Sørensen, f. 1902 i Hjerstok, Suldrup Sogn.
Ingen Børn i dette Ægteskab.

3) Ellen Dorthea Bangsgaard Vranum, f. 1910 i Herning. Kontormæssig Uddannelse.

Ægtefælle: Aksel Bali Sørensen, f. 1906 i Aarhus, Drejer (Metal), Aarhus.

Datter:

Inger Bali Sørensen, f. 1942 i Aarhus.

Ægteskabet opløst 1947 efter 15 Aars Forløb.

Fru Bali Sørensen ansat som Badeassistent ved Aarhus Svømmehal.

IV.

Magnus Christensen, f. 1884 i Rødding, Viborg, død i Randers 1937.

Hustru: Jensine Jensen, f. 1888 i Hinborg (Skive) som Datter af Købmand Jens Jensen, Dommerby.

Magnus Christensen var udlært som Mekaniker hos Brems i Viborg, havde en kort Tid en Cykleforretning i Skive, men søgte 1911 ind i Automobilfirmaet Vilh. Nellemann, Randers, og det var her — inden for Autofaget — han gjorde sig bekendt, ligesom ogsaa for sin Placering i Lande-vejs-Motorløbene, hvor han næsten var en sikker Vinder.

Jeg har været saa heldig at komme i Besiddelse af en Nekrolog over Magnus Christensen og skal tillade mig at citere: Forretningsfører M. Christensen ved Akts. Vilh. Nellemann er efter nogen Tids Sygdom afgaaet ved Døden i sit Hjem i Skanseteatrets Bygning, kun 52 Aar gammel.

Med Vemod har Forretningsfører Christensens mange Venner modtaget Budskabet om hans Død; thi han var en Mand, der forenede Dygtighed og Energi med personlig Charme og Elskværdighed. Christensen har gjort en ualmindelig Karriere, idet han, der var uddannet Mekaniker og en Tid var ansat som Chauffør, i 1911 blev ansat som Værkfører ved Grosserer Vilh. Nellemann. Den stærkt voksende Forretning gav Christensen rig Lejlighed til at udfolde sine organisatoriske og forretningsmæssige Evner, og han blev mere og mere uundværlig inden for Firmaet, saa det faldt naturligt, at han i 1920 forfremmedes til Forretningsfører for Automobilafdelingen. Han har gennem Aarene ledet sin Afdeling med stor Dygtighed og var en betydelig Arbejdskraft inden for Virksomheden. Imidlertid blev han for nogen Tid tilbage ramt af en alvorlig Sygdom, der undergravede hans Kræfter, og han maatte hen paa Foraaret i Aar lade sig underkaste en Operation. Han laa længe paa Sygehuset og var, da han efter eget Ønske blev udskrevet, meget svag. Siden har han søgt at vinde sit Helbred tilbage; men det er ikke lykkedes. Han efterlod sig Hustru og en Søn, der er bosiddende i Aarhus, samt to hjemmевærende Døtre.

Christensen har ikke deltaget meget i det offentlige Liv, men var dog Næstformand i Randers Motorklub, ligesom han ved sidste Sogneraadvalg i Krstrup var Kandidat paa den konservative Liste.

— — —

Motormændene skrev:

M. Christensen var en af Motorkørselens Pionerer og en ualmindelig dygtig Fagmand og fremragende Motorkører, der var selvskreven Vinder af de allerførste Landevejsløb herhjemme. Som Forretningsfører i Firmaet Vilh. Nellemann kom han i Berøring med mange Motorkørere, og han blev personlig Ven med alle, han traf, saavel i Forrtening som privat. Han var altid parat til at hjælpe. Ingen gik forgæves til ham for at faa Raad og Vejledning, og der var ingen Grænser for, hvad han kunde gøre for at hjælpe den, der trængte til en Haandsrækning, og særlig da ikke over for den, han syntes blev uretfærdigt behandlet. Inden for Randers Motorklub var M. Christensen det faste Holdepunkt. Han sad i Bestyrelsen fra dens Oprettelse og til sin Død, og med den Agtelse, alle var ham skyldig, havde hans Ord som Regel afgørende Betydning. Ogsaa inden for Jydsk Motor Union var hans Arbejde af stor og blivende Værdi.

Børn:

- 1) Evan Christensen, f. 1911 i St. Mortens Sogn, Randers.

Vognmand.

Hustru: Edith Kondrup, f. 1910 i Cardiff (Kulbyen), England.

Deres Børn:

John Christensen, f. 1935 i St. Mortens Sogn, Randers, Slagterlærling.

Niels Christensen, f. 1936 i Randers, Bandagistlærling.

Anna Lise Christensen, f. 1936 i Randers.

De to ovennævnte Børn er Tvillinger.

Jane Christensen, f. 1937 i Randers.

Jens Christensen, f. 1939 i Randers.

- 2) Erna Christensen, f. 1913 i Randers, viet 20. November 1943.
Ægtefælle: Egon Brynnum, f. 1912 i Randers. Udlært som Købmand.
Driver nu en gros Handel med Textiler, Randers.
Ingen Børn i Ægteskabet.

- 3) Else Christensen, f. 1917 i Randers.
Ægtefælle: Harald Brynnum, f. 1912 i Randers, død 1949.
Harald Brynnum og Egon Brynnum var Tvillingbrødre, var begge oplært til Handel, drev Købmandsforretning i Randers til sin Død 1949.

Børn:

Ingelise Brynnum, f. 1939 i St. Peters Sogn, Randers.

Anna Grete Brynnum, f. 1941 i Randers.

Annette Brynnum, f. 1943 i Randers.

Elisabeth Brynnum, f. 1946 i Randers.

Henrik Brynnum, f. 1948 i Randers.

KAREN BOLETTES SLÆGT

Karen Bolette Christensen, f. 1846 i Vranum, d. 1885 i Ring.

Gift med Christen Poulsen, Sdr. Rind, f. 1841, d. 1903.

1867 blev Karen Bolette bortgiftet til Rind, som der staar i den gamle Kirkebog.

Karen Bolette og Christen Poulsen fik en Ejendom paa Rind Østermark paa ca. 20 Tdr. Land, senere blev der købt endnu 10 Tdr Land til. Christen Poulsens Barndomshjem laa jo ellers inde i Byen lige over for Kirken, og mon ikke det var Gaardens Hedelod, de to Brødre Christen Poulsen og Niels Poulsen fik, da de kom til at bo som Naboer paa Østerheden, medens Broderen, Peder Poulsen, fik Hjemmet derinde i Byen?

Her paa Østermarken virkede de sammen i 18 Aar og fødte en Børneflokk op. Saa døde Karen Bolette, kun 39 Aar gammel. Senere giftede Christen Poulsen sig igen, og han har ogsaa Børn af andet Ægteskab; men her er det jo hans og Karen Bolettes Børn, vi skal beskæftige os med.

Der er et gammelt Slagord, der siger om Poulsen-Slægten, at de nok skal begaa sig, for de er a' æ Poulsen Slaue.

Det kunde jo tyde paa, at der er Krummer i Slægten. Lune og Humor ejer de ogsaa. Engang skulde tre af Slægtens Damer paa et Biltur (tilfældigvis hørte de alle tre til Sværvægtsklassen). Da de nu tog Plads i Bilen, knækkede den ene Bilaksel, og den ene af Damerne udbrød: »Om a forstor det, vi sat os endda lisaa stil.« (De tre Damer vejede tilsammen ca. 300 kg.)

Jeg tør ikke garantere for Rigtigheden af denne lille Historie; men den er blevet mig fortalt.

Karen Bolettes Børn:

Ellen Marie Poulsen.

Ane Marie Poulsen.

Christen Poulsen, druknede 1875.

Christen Poulsen.

Niels Christian Poulsen.

Helene Poulsen, død som Barn.

Christen Jacobsen Poulsen.

I.

Ellen Marie Poulsen, f. i Sdr. Rind 1868, død samme Sted 1919.

Ellen Marie giftede sig ikke, men blev i Hjemmet. Ogsaa efter at hendes Broder, Niels Poulsen, havde overtaget det.

II.

Ane Marie Poulsen, f. i Sdr. Rind 1871, d. 1944.

Gift med: Peder Christensen (Middelhede), f. i Sdr. Rind 1869, d. 1943.

De overtog ved deres Giftermaal Peder Middelhedes Hjem i Sdr. Rind ca. 1892. Her virkede de al deres Tid og fødte en Børneflokk op, og her døde de begge.

Børn:

- 1) Karen Bolette Christensen, f. 1894 i Sdr. Rind:

Gift med: Peder Jørgensen, f. 1862 i Nabe, Vinkel Sogn, Gaardejer i Sdr. Rind, d. 1943.

Deres Datter:

Jensine Christine Jørgensen, f. 1922 i Sdr. Rind.

Gift med Jens Chr. Svendsen, f. 1916 i Hjerminde.

1947 overtog de Hustruens Fødehjem i Sdr. Rind.

Børn:

Bodil Margrethe Svendsen, f. 1944 i Sdr. Rind.

Jørgen Chr. Svendsen, f. 1949 i Sdr. Rind.

- 2) Søren Marius Christensen, f. 1895 i Sdr. Rind.

Hustru: Agnes Mathilde Andersen, f. 1897 i Rødkærsgade.

Søren Christensen kom ca. 1912 i Lære hos Sadelmager Andersen, Rødkærsgade, blev senere gift med dennes Datter, startede 1925 Forretningen i Rødkærsgade.

Deres Børn:

- 1) Ingrid Emilie Christensen, f. 1920 i Rødkærsgade.

Gift med: Laurids Møller, f. 1915 i Jebjerg, Langaa. Bagermester, Thorsgade, Odense.

Børn:

Finn Møller, f. 1942 i Viborg.

Jørgen Møller, f. 1944 i Odense.

Per Møller, f. 1945 i Odense.

Inger Lise Møller, f. 1950 i Odense.

- 2) Gerda Irene Christensen, f. 1926 i Rødkærsgade.

Gift med: Søren Peder Hansen, f. 1917 i Katrup, Horsens, Bager-svend, Odense.

Barn:

Karin Elisabeth Hansen, f. 1950 i Odense.

- 3) Eva Sylvia Christensen, f. 1932 i Rødkærsgade.

Gift med: Carl Erik Lykke, f. 1928 i Egsmark, Draaby Sogn, Snedkervend, Rødkærsgade.

- 3) Jensine Christine Christensen, f. 1898 i Sdr. Rind, død samme Sted ugift 1918.
- 4) Christen Christian Christensen, f. 1900 i Sdr. Rind, Bagermester i Harlev ved Aarhus.
 Hustru: Petra Jespersen, Thaastrup, f. ca. 1899.
 Deres Børn:
 1) Arne Christensen, f. i Harlev 1924. Styrmand.
 Hustru: Marie Møller, f. 1925 paa Næsbjerggaard ved Varde.
 Arne havde en Tvillingbroder, Per Christensen, som døde 5 Dage gammel.
 2) Anne Marie Christensen, f. i Harlev 1931.
 Ægtefælle: Gudmund Nielsen, Murer, Hornslet, f. 1932.
 Deres Datter:
 Britta Nielsen, f. 1951 i Harlev.
 3) Erna Christensen, f. i Harlev 1932. Kontorassistent, Aarhus.
 4) Holger Christensen, f. 1934 i Harlev. Forlist ved Sjællands Odde 1949.
 Ægteskabet opløstes, og Christen Christensen giftede sig senere med: Mary Adelørn, f. 1905.
 Deres Børn:
 1) Charles Middelhede Christensen, f. i Harlev 1943.
 2) Else Christensen, f. 1950 i Harlev.
- 5) Magnus Peder Christensen, f. 1902 i Sdr. Rind. Chauffør hos Broderen i Harlev, boende Framlev Korsvej.
 Hustru: Christine Jensen, Lillering, f. 1909.
 Deres Børn:
 1) Gretha Christensen, f. i Harlev 1930, Centraldame.
 Ægtefælle: Tage Hvass, f. 1929 i Skød.
 2) Eilif Christensen, død som lille.
 3) Rita Christensen, f. 1938 i Framlev.
- 6) Thomine Martine Christensen, f. 1905 i Sdr. Rind.
 Ægtefælle: Ejner Hartvig, f. 1907 i Højbjerg.
 Fik Hustruens Barndomshjem i Sdr. Rind 1929, solgte det 1945 og flyttede til Viborg, senere til Brunshaab.
 Børn:
 1) Erna Irene Hartvig, f. 1931 i Sdr. Rind.
 Ægtefælle: Carl Lund, f. 1928 i Vejle, Hotel-Portier i Viborg.
 2) Anna Mathilde Hartvig, f. 1935 i Sdr. Rind. (Realeksamen Viborg.)
 3) Tage Hartvig, f. 1938 i Sdr. Rind. (En Tvillingbroder døde ved Fødselen).
 4) Frida Hartvig, f. 1940 i Sdr. Rind.
 5) Kjeld Ove Hartvig, f. 1949 i Viborg.

- 7) Anna Marie Petrea Christensen, f. 1913 i Sdr. Rind.
Ægtefælle: Lærer Milter Bod Larsen, f. i Svendstrup ved Højslev 1894.
Ansæt som Lærer ved Outrup Skole paa Mors 1932.

Børn:

- 1) Søren Bod Middelhede Larsen, f. 1934 i Outrup. Bagerlærling, Hammershøj.
- 2) Birthe Laura Larsen, f. 1935 i Outrup. Husassistent.
- 3) Orla Larsen, f. 1942 i Outrup.

III.

Christen Poulsen, f. 1875 i Sdr. Rind.

Hustru: Cathrine Pedersen, f. 1878 i Vandet.

De købte 1902 en Ejendom i Vium for 6000 Kr. Den var forsømt og næsten uopdyrket; men de drænede Mosehuller og dyrkede Ejendommen op og solgte den i 1951 for 56,000 Kr. De købte saa et Hus ved Vium Kirke, hvor de nu nyder deres Alderdom og nylig har fejret deres Guldbryllup.

Deres Børn:

- 1) Bolette Hansine Poulsen, f. 1902 i Vandet.
Gift med: Svend Nicolaisen, f. 1902 i Hørup. Gaardejer, Hørup Nørregaard (Svend Nicolaisens Fødehjem.

Børn:

- 1) Aage Nicolaisen, f. 1931 i Hørup, Landmand.
- 2) Hans Nicolaisen, f. 1937, Elev paa Kjellerup Realskole.

- 2) Anna Kirstine Poulsen, f. 1904 i Vium.
Gift med: Knud Holm, f. 1901 i Serup.
De købte ved deres Giftemaal i 1927 en Ejendom paa 19 Tdr. Land i Serup, og her bor de stadig.

Deres Børn:

- 1) Egon Holm, f. 1929 i Serup, Fodermester.
- 2) Henry Holm, f. 1932 i Serup. Smedesvend.
- 3) Bente Holm, f. 1934 i Serup. Husassistent.
- 4) Ove Holm, f. 1938. Elev paa Kjellerup Realskole.
- 5) Sonja Poulsen Holm, f. 1945 i Serup.

- 3) Marie Poulsen, f. i Vium 1909.
Gift med Christian Jensen (Thuesen), f. 1905 i Lysgaard. Ejer Christian Jensens Fødegaard i Lysgaard.

Børn:

- 1) Ester Jensen, f. 1931 i Lysgaard. Husassistent.
- 2) Anna Lise Jensen, f. 1937 i Lysgaard.

IV.

Niels Christian Poulsen, f. 1878 i Sdr. Rind, d. 1950.

Hustru: Frederikke Antoinette Pedersen, f. 1882 i Rind, d. 1946.

Niels Poulsen overtog sit Barndomshjem paa Rind Østermark ca. 1906.
Han købte nogle Aar senere ca. 14 Tdr. Land mere dertil.

Deres Børn:

- 1) Christen Christian Poulsen, f. 1906 i Sdr. Rind.

Hustru: Margrethe Christensen, f. 1908 i Almind, død i Sdr. Rind 1942.

Deres Børn:

1) Gunnar Poulsen, f. 1927 i Sdr. Rind. Chauffør, Sdr. Rind.

2) Knud Poulsen, f. 1929 i Sdr. Rind, Postbud.

3) Karl Marius Poulsen, f. 1932 i Sdr. Rind. Landmand.

Christen Poulsen giftede sig 1951 med Hilda Hylleberg (Mourits Hyllebergs efterlevende Hustru, f. i Almind 1916.

Deres Barn:

Inger Poulsen, f. 1951 i Sdr. Rind.

- 2) Christen Peder Poulsen, f. 1908 i Sdr. Rind, d. 1914.

- 3) Thomine Bolette Poulsen, f. 1911 i Sdr. Rind.

Ægtefælle: Heinrich Villiam Johansen, f. 1910 i Overlund.

Deres Barn:

Peter Villy Johansen, f. 1933 i Sdr. Rind.

De ejer en Ejendom paa Rind Vestermark, fra 1952 Birgittelyst Afholdsrestauration.

- 4) Petra Poulsen, f. 1915 i Sdr. Rind, død 1919.

V.

Christen Jacobsen Poulsen, f. 1882 i Sdr. Rind.

Hustru: Petrine Amalie Sørensen Østergaard, f. 1882 i Fiskbæk.

De overtog en Ejendom i Rind efter Hustruens Forældre. Solgte den 1914 og flyttede til Hesselbjerg. 1945 byggede de et Hus i Bjerringbro og flyttede dertil.

Deres Børn:

- 1) Christen Poulsen, f. 1907 i Sdr. Rind, Gaardejer i Gullev.

Hustru: Julie Sørensen, f. 1911 i Gullev.

Deres Børn:

1) Aage Poulsen, f. 1933 i Gullev, Maskinsmed i Bjerringbro.

2) Anna Christine Poulsen, f. 1934 i Gullev. Syerske.

3) Ester Poulsen, f. 1935 i Gullev. Husassistent.

4) Henning Poulsen, f. 1937 i Gullev. Landbrugsmedhjælper.

5) Hans Jørgen Poulsen, f. 1938 i Gullev.

- 2) Karen Bolette Poulsen, f. 1909 i Sdr. Rind.
Ægtefælle: Christian Nørgaard, f. 1902 i Gullev. Ejendom i Hvorslev fra 1933.

Deres Børn:

- 1) Lilly Nørgaard, f. 1934 i Hvorslev.
- 2) Knud Nørgaard, f. 1938 i Hvorslev.

- 3) Christian Østergaard Poulsen, f. 1912 i Sdr. Rind.
Hustru: Mary Viola Pedersen, f. 1914 i Hjorthede.
Gaardejer i Nørreskov, Gjødvad Sogn, fra 1942.

Deres Børn:

- 1) Kirsten Østergaard Poulsen, f. 1943 i Nørreskov, Gjødvad.
- 2) Anne Grethe Østergaard Poulsen, f. 1945 i Nørreskov Gjødvad.
- 3) Preben Østergaard Poulsen, f. 1946 i Nørreskov, Gjødvad.
- 4) Margit Østergaard Poulsen, f. 1950 i Nørreskov, Gjødvad.

- 4) Marie Poulsen, f. 1919 i Hesselbjerg, Gjerning Sogn.
Ægtefælle: Kaj Harry Amdisen, f. 1917 i Hvorslev.
1944 overtog de Hustruens Hjem i Hesselbjerg.

Børn:

- 1) Poul Erik Amdisen, f. 1942 i Vellev.
- 2) John Harry Amdisen, f. 1949 i Hesselbjerg.

MARIES SLÆGT

Ane Marie Christensen, f. 1848 i Vranum, d. 1945.

Ægtefælle: Jocum Nielsen, Finderup, f. 1849, d. 1935.

Marie fik ved sit Giftemaal med Jocum Nielsen fra Finderup overladt ca. 20 Tdr. Land (maaske lidt mere) af Fødegaardens Jord (Gaardens Vestermarkslod). Her byggede Jocum, der var Kampestenmurer, selv en Ejendom. Størstedelen af Jorden laa hen i Hede og Lyng, og han tog nu fat paa at dyrke Jorden op, samtidig med at han passede sit Murerhaandværk. Det var haardt Slid at mure med Kampesten om Dagen (dengang havde Haandværkerne jo ikke 8 Timers Arbejdsdag som nu, men snarere 12 Timer), og saa dyrke Hede op om Aftenen. Trækkraften var en Ko og en Stud.

Efterhaanden købte de ca. 30 Tdr. Land til, og her fik disse to Mennesker et langt og virksomt Liv sammen, idet de naaede at fejre baade Sølvbryllup, Guldbryllup, Diamantbryllup og Krondiamantbryllup sammen.

Der er een Mand, som jeg synes skal nævnes i denne Forbindelse, og det er Rasmus Andersen, som bekostede Diamantbrylluppet for det gamle Par.

Jocum Nielsen døde 1935, samme Aar de havde fejret Krondiamantbryllup. FASTER Marie var da 87 Aar, og Alderdommen tegnede sig ensom for hende, da begge hendes Børn forlængst var døde; men hendes Svigersøn, Gaardejer Jens Jensen (Lars) af Almind, som da var Enkemand, tog hende hjem til sig og gav hende en god og kærlig Pleje, og da Jens Lars døde 1944, og hans eneste Datter, Anna, og dennes Mand, Cold Clausen, overtog Gaarden efter ham, overtog de ogsaa Plejen af Annas gamle Mormor, og det sidste Aar af sin Levetid havde hun et godt Hjem hos dem.

Deres Børn:

I.

Christen Nielsen, f. 1869 i Vranum, d. 1912.

Hustru: Ane Kirstine Jensen (Lars), f. 1872 i Almind, d. 1934.

De havde en Ejendom i Almind, og Christen Nielsen var Vejmand. 1912 overtog han sit Barndomshjem efter Forældrene, men døde ganske kort efter.

Børn:

1) Larsine Nielsen, f. 1892 i Almind.

Ægtefælle: Laurids Jensen, f. 1891, d. 1937 i Vammen.

De ejede en Ejendom i Vammen samt et Hus i Vammen By.

Efter Mandens Død 1937 solgte Larsine Jensen Ejendommen til deres Datter og Svigersøn og flyttede selv ind i Huset i Vammen By.

Deres Børn:

- 1) Christa Jensen, f. 1915.
Ægtefælle: Jens Johansen, Vammen, f. 1909.
Ejer Hjemmet i Vammen.
Børn:
Bent Johansen, f. 1940 i Vammen.
Gerda Johansen, f. 1942 i Vammen.
- 2) Viktoria Jensen, f. 1921.
Ægtefælle: Thorvald Christiansen, Overviskum, f. 1914 i Velds,
Landmand. En lille Ejendom i Overviskum.
Ingen Børn.
- 3) Viggo Jensen, f. 1923 i Vammen. Landmand.
Hustru: Inga Vognsen Formyre.
Barn:
Maja Jensen, f. 1951 i Fastrup.
De ejer en Ejendom i Fastrup med Maskinstation.
- 4) Ove Jensen, f. 1928 i Vammen.
Hustru: Lilly Jensen, f. 1928 i Fjeldsø.
Opholder sig foreløbig hos Svigerforældrene i Fjeldsø.
- 5) Anna Margrethe Jensen, f. 1929 i Vammen. Husassistent.

- 2) Ane Marie Nielsen, f. 1897 i Almind.
Ægtefælle: Ejler Jensen Maagaard, f. 1890 i Thostrup, Almind Sogn.
Købte 1916 en Ejendom i Vranum, Almind Sogn. Efter at have solgt
denne 1920, boede de et Aar i et Hus i Birgithelyst. 1921 købte de
der efter en Ejendom (22 Tdr. Land) paa Havredal Vestermark, Frederiks
Sogn, Matr. Nr. 19c, hvor de stadig bor.

Børn:

- 1) Inger Jensen Maagaard, f. 1916 i Vranum.
Medhjælper for sine Forældre.
- 2) Henry Jensen Maagaard, f. 1918 i Vranum.
Hustru: Gerda Jørgensen, f. 1920 i Gaurslund pr. Børkop.
Købte 1942 en Ejendom i Frederiks. Derefter 1945 en Ejendom
paa Frederiks Vestermark, Matr. Nr. 7d, 37 Tdr. Land.
Børn:
Else Maagaard, f. 1943 i Frederiks.
Jørgen Maagaard, f. 1944 i Frederiks.
Ruth Maagaard, f. 1945 i Frederiks.
Erna Maagaard, f. 1948 i Frederiks.
Magnus Maagaard, f. 1951 i Frederiks.

- 3) Klara Jensen Maagaard, f. 1920 i Vranum.
Ekspeditrice, Konfektoreforretning, København.
- 4) Børge Jensen Maagaard, f. 1922 i Havredal.
Hustru: Ane Birgithe Hansen, f. 1925 i Mammen.
Købte 1945 en Ejendom i Frederiks, 1946 en Ejendom paa Havredal Vestermark, 24 Tdr. Land, Matr. Nr. 10f.
- Børn:
Svend Aage Maagaard, f. 1947 i Havredal, Frederiks Sogn.
Karen Margrethe Maagaard, f. 1948 i Havredal.
Niels Verner Maagaard, f. 1951 i Havredal.
- 5) Oskar Jensen Maagaard, f. 1927 i Havredal.
Hustru: Anna Margrethe Jensen, f. 1931 i Sædding, Guldager Sogn ved Esbjerg.
Plejerassistent ved »Elmegaarden«, Plejecentral for aandssvage Mænd, Svinninge, Nr. Asminderup, Sjælland. Fra 1950 Assistent paa »Ørnsø Hvilehjem«, Silkeborg.
- Deres Barn:
Kirsten Maagaard, f. 1950 i Silkeborg.
- 6) Aksel Jensen Maagaard, f. 1929 i Havredal, Landmand (p. t. Forkarl Frederiks Præstegaard).
- 7) Ester Jensen Maagaard, f. 1932 i Havredal.
Husassistent, Rungsted Kyst.
- 8) Svend Otto Jensen Maagaard, f. 1939 i Havredal.
Medhjælper for Forældrene.
- 3) Jocum Nielsen, f. 1903 i Almind.
Hustru: Marie Jocumsen, f. 1905 i Rødding.
Landmand. En Ejendom i Ingstrup pr. Vejrumbro.
- Datter:
Inga Nielsen, f. 1925 i Tange.
Ægtefælle: Jens Peder Christensen, Foulum, f. 1917.
Telefonarbejder. Adresse: Ørum Sdrl.
- Deres Barn:
Margith Christensen, f. 1948 i Ørum, Sdrl.

II.

Nielsine Karoline Nielsen, f. 1874 i Vranum, død 1930.
Ægtefælle: Jens Jensen (Lars), f. 1874 i Almind, død paa sin 70 Aars Fødselsdag 1944.

Omkring 1895 overtog de Gaarden Matr. Nr. 10 i Almind efter Jens Jensens Fader (Lars Jensen).

Nielsine og hendes Broder, Christen Nielsen, var gift med to Søskende, henholdsvis en Søn og en Datter af Lars Jensen, Almind.

Nielsine led af Astma og døde før begge sine gamle Forældre, og det var efter hendes Død, at Jens Jensen tog hendes gamle Moder til sig og gav hende et Hjem i Gaarden.

Deres Datter:

Anna Marie Jensen, f. 1900 i Almind.

Ægtefælle: Kold Klausen, f. 1897 i Almind.

Overtog 1944 Gaarden Matr. Nr. 10 efter Svigerfaderen.

Deres Børn:

1) Elly Helene Klausen, f. 1918 i Almind.

Ægtefælle: Christian Serup, f. 1906 i Snabe?

Landmand. En Ejendom i Vranum.

Deres Børn:

Aase Serup, f. 1938 i Vranum.

Inga Serup, f. 1945 i Vranum.

Egon Serup, f. 1948 i Vranum.

2) Aage Klausen, f. 1921 i Almind, Landmand.

Hustru: Elna Jensen, f. 1930 i Brandstrup, Vindum Sogn.

Købte 1952 en Ejendom i Almind.

3) Hans Peder Klausen, f. 1923 i Almind. Landmand.

4) Evald Klausen, f. 1927 i Almind. Landmand.

5) Jens Sigvald Klausen, f. 1935 i Almind. Landmand.

6) Karen Birgith Klausen, f. 1940 i Almind.

CHRISTENS SLÆGT - HYLLEBERGERNE

Christen Christensen (Hylleberg), f. 1851 i Vranum (Almind Sogn), død 1908 i Vranum.

Hustru: Laursine Jensen, f. 1852 i Tholstrup, Almind Sogn, død 1935.

Christen Christensen dyrkede som ung Mand Murerfaget og rejste en Del som Kampestensmurer sammen med sin Svoger, Jochum Nielsen. Men ved Christens Giftermaal 1871 fik han af sin Fader overdraget 20 Tdr. Land af Slægtsgaardens Jord op mod Snabe Kirkevej, og her blev bygget en Vinkel-Ejendom til det unge Par. 1886 købte de en tilstødende Ejendom paa 16 Tdr. Land, Mtr. Nr. 2C, og efterhaanden blev de gamle Bygninger flyttet herover, saa der snart kom til at ligge en firelænget Gaard, den, som nu ejes af deres Sønnesøn, Bent Hylleberg.

Det blev et virksomt Liv, Christen og Laursine her kom til at leve; thi foruden at passe Gaardens Drift drev de ogsaa Slagterforretning, der den Gang for Landslagternes Vedkommende foregik paa den Maade, at Okser, Kalve, Grise og Lam blev opkøbt i fri Handel ude omkring paa Gaarde og Ejendomme, hvor de var at finde. Saa var det jo med at forstaa at vurdere dem og lave en god Handel. Dyrene blev derefter slagtet hjemme og solgt paa Torvet i Viborg om Lørdagen. Det kunde være drøjt nok om Sommeren, men langt værre om Vinteren i Frost, Sne og Kulde. Hjemme fra om Morgenens længe før Daggry og saa staa paa Torvet hele Dagen og arbejde med frosset Kød. Hvorefter Hjemturen kunde foregaa ligeledes i Mørke, men det gav som oftest god Fortjeneste.

Men ved Siden af deres Arbejde med Gaardens Drift og med Slagtervirksomheden fik de Tid til at leve godt med i, hvad der foregik omkring dem og tage Stilling til alle de forskellige Spørgsmaal, der rørte sig i Tiden. Navnlig blev Afholdssagen deres Hjerdebarn, og de gjorde en energisk Indsats i Agitationen herfor, og ikke mindst Laursine gik med stærk Ilhu ind for Sagen, en Indstilling, som forøvrigt de fleste af deres Børn har taget i Arv efter dem.

Imidlertid blev Christen Christensens Helbred tidligt vaklende. Han led af Asthma og kunde ikke taale de haarde Viborgture; men Laursine var ikke saadan at slaa ud, saa tog hun en af Sønnerne til Hjælp efterhaanden, som de voksede op. Og mange Aar efter at Sønnen Ernst Hylleberg havde overtaget Hjemmet efter dem, blev hun ved med at følge med ham til Torvet, hvor hun længe havde vist sig at være en absolut god Sælger.

Christen og Sine fik Navnet Hylleberg efter Sines Fader, Dræningsmester J. Chr. Laursen fra Hylleberg, som omkring 1850 bosatte sig i Almind Sogn. Hans to Døtre blev gift med to Brødre fra Slægtsgaarden, Mtr. Nr. 1, Vranum.

Laursine med Christen Christensen (Hylleberg).

Christine med Jacob Christensen, senere Rødding.

Aaret 1904, den sidste Dag, hvor man endnu kunde faa gratis Navneforandring, søgte de Navnet *Hylleberg* for hele deres Slægt.

Hvorimod Jacob Christensens ældste Søn senere søgte Navneforandring til *Vranum*.

Kristen Hylleberg følte ligesom sin Far en vis Uvilje mod at beskæftige sig med Pengesager og Regnskab mere end højst nødvendigt, og det var her, som i hans Barndomshjem, Hustruen, som maatte tage sig af de Dele; men det var hun ogsaa meget dygtig til. Ligeledes til at vurdere et Slagte kreatur, og vi Børn havde stor Respekt for vor Farbroders stoute Kone. I 1907 blev der indrettet Aftægtsbolig til Christen og Sine i en Sidelænge i Gaarden, da deres yngste Søn, Ernst, skulde overtage Gaarden efter dem; men Christen døde, inden den blev færdig, kun 57 Aar gammel, og Sine maatte alene flytte ind i den nye Bolig.

Jeg husker en lille Episode i Forbindelse med Faster Sine og min Mand. Det var til min Søster Betty's Bryllup, der stod hos vor Broder Niels, Vammen Vestergaard. Otto og jeg var dengang forlovede. Vi var alle samlede omkring Bordet. Otto og jeg sad paa den ene Side Bordet, og min Moder og Faster Sine lige overfor os paa modsat Side. Elly Vissing og jeg havde med stor Forsigtighed prøvet at aabne en Sodavandsflaske; men vi var ikke rigtig dristige ved den, for det var dengang den gammeldags Sodavandsprop (en Korkprop med en Staaltraad over).

»Lad mig se, saa skal jeg ordne den,« sagde Otto; men han tog sig ikke i Agt for, at vi allerede havde lirket lidt ved den, og saa snart han rørte ved den, røg Proppen med et Bang, og Sodavandet sprøjtede tværs over Bordet paa Fasters fine ~~bluse~~ kebluse. Hun sendte, som rimeligt var, Otto et lidt bebrejdende Blik, mens hun fik Sodavandet tørret af sin Kjole; men Otto ønskede, at han kunde krybe i et Musehul. Han syntes ikke, at hans Entré for den samlede Familie havde været saa flatterende. Senere tror jeg nu nok, at baade Faster og de øvrige tilgav Otto hans lille Uheld og lærte at sætte Pris paa ham for hans lyse, friske Humør, og han og Faster blev i hvert Fald helt fine Venner.

I

Christian Christensen Hylleberg, f. 1871 i Vranum, død 1947.

Hustru: Christine Kristensen, Aale, 1871–1940.

Christian opholdt sig som Barn mest hos sin Moders Forældre, som boede lige i Nærheden af hans Hjem, og da han giftede sig, fik han Ejendommen efter Bedsteforældrene. Desuden drev han en temmelig omfattende

Slagterforretning, først sammen med sin Broder Ernst, senere med sin Broder Marius og tilsidst lige indtil sin Død sammen med sin Søn Ernst. I 1938 afstod Christian og Christine Ejendommen til deres yngste Søn, Henning Hylleberg, og købte selv et Hus i Rindsholm. Her døde Christine i 1940 og Christian 7 Aar senere.

Deres Børn:

- 1) Ernst Kristensen Hylleberg.
- 2) Sigfred Kristensen Hylleberg.
- 3) Hilda Kristensen Hylleberg.
- 4) Jenny Kristensen Hylleberg.
- 5) Elma Kristensen Hylleberg.
- 6) Henning Christian Hylleberg.

- 1) Ernst Kristensen Hylleberg, f. 1896 i Snabe, Almind Sogn.

Hustru: Jensine Poulsen, f. 1894 i Sdr. Rind.

Ernst Hylleberg er Slagter som sin Fader. Han og hans Hustru boede i en Aarrække paa Brandstrup Mark. Senere købte de en Ejendom i Sdr. Rind.

Børn:

- 1) Gotfred Poulsen Hylleberg, f. 1922 i Brandstrup, Vindum Sogn.
Hustru: Kamma Annelise Pedersen, f. 1927 i Nebbelund, Lolland.
Gotfred Poulsen Hylleberg var Politibetjent og blev under Besættelsen interneret af Tyskerne, kom i Koncentrationslejr, vendte hjem med Brigaden fra Sverrig og er nu ansat ved Statsbanerne.

Gotfred Hyllebergs Børn:

- 1) Kjeld Torben Hylleberg, f. 1948 i Aarhus.
- 2) Jytte Birgit Hylleberg, f. 1949 i Aarhus.
- 2) Hugo Poulsen Hylleberg, f. 1927 i Brandstrup.
Landmand, Husmand paa Randrup.
Hustru: Jenny Nielsen, f. 1932 i Almind.

Deres Barn:

Hanne Hylleberg, f. 1951 i Almind.

- 3) Aabo Poulsen Hylleberg, f. 1931 i Brandstrup, Slagter.
- 4) Bent Poulsen Hylleberg, f. 1934 i Sdr. Rind. Landbrugsmedhjælper.
- 5) Tage Poulsen Hylleberg, f. 1940 i Sdr. Rind.
- 2) Sigfred Kristensen Hylleberg, f. 1898 i Snabe.
Landmand i Middelhede og Slagter.
Hustru: Frida Frandsen, f. 1906 i Almind.

Deres Børn, Tvillingerne:

Villy Frandsen Hylleberg, f. 1929, Vognmand i Almind.

Oda Frandsen Hylleberg, f. 1929, Serveringsdame i Vraa.

- 3) Hilda Kristensen Hylleberg, f. 1900 i Snabe.
 Ægtefælle: Gustav Christensen, f. 1895 i Bruunshaab.
 Møllearbejder, Rindsholm Mølle.
- Deres Børn:
- 1) Solvejg Hylleberg Christensen, f. 1926 i Rindsholm.
 Ægtefælle: Gunnar Hansen, f. 1914 i Aasted pr. Roslev.
- Barn:
- Tom Hansen, f. 1949 i Skive.
- 2) Uffe Hylleberg Christensen, f. 1932 i Rindsholm. Mekaniker, Viborg.
- 4) Jenny Kristensen Hylleberg, f. 1902 i Snabe.
 Ægtefælle: Thorvald Graversen, f. 1902 i Demstrup.
 Arbejder ved Amtsvejvæsenet, boende Demstrup.
- Børn:
- 1) Knud Kristensen Hylleberg, f. 1923 i Snabe. Lærer, Dragør.
- 2) Orla Hylleberg Graversen, f. 1929 i Demstrup, Postbud, København.
- 3) Poul Erik Graversen, f. 1934 i Demstrup. Arbejder Kjellerup Maskinfabrik.
- 5) Elma Kristensen Hylleberg, f. 1907 i Snabe.
 Ægtefælle: Aksel Stokholm, f. 1908. Chauffør, Hirtshals.
- Børn:
- 1) Bente Hylleberg Stokholm, f. 1945 i Hirtshals.
- 2) Bodil Hylleberg Stokholm, f. 1948 i Hirtshals.
- 6) Henning Kristensen Hylleberg, f. 1913 i Snabe.
 Hustru: Ellen Marie Kloster, f. 1915 i Almind.
 Overtog ved deres Giftermaal Henning Hyllebergs Barndomshjem i Snabe, Almind Sogn.
- Deres Børn:
- 1) Juhl Kloster Hylleberg, f. 1936 i Snabe, Landmand.
- 2) Finn Kloster Hylleberg, f. 1939 i Snabe.
- 3) Erik Kloster Hylleberg, f. 1940 i Snabe.
- 4) Sten Kloster Hylleberg, f. 1946 i Snabe.

II

Marie Kristine Christensen Hylleberg, f. 1873 i Almind Sogn, død 1917 i Struer.

Ægtefælle: Anders Peter Petersen, f. 1871 i Hjorthede, Togfører, Struer.

Børn:

- 1) Karl Alfred Petersen, f. 1896 i Viborg. Overtrafikassistent, Holstebro.
 Hustru: Margrethe Odgaard, f. 1907 i Hjerm.

Deres Børn:

- 1) Ingrid Odgaard Petersen, f. 1934 i Struer.
 - 2) Karen Odgaard Petersen, f. 1939 i Struer.
- 2) Carl Laurits Petersen, f. 1898 i Viborg.
Remisearbejder ved Statsbanerne i Aarhus. Død 1942 i Aarhus.
Hustru: Marie Hansen, f. 1900 i Rønbjerg.
Ingen Børn.
- 3) Valborg Kristine Petersen, f. 1901 i Struer.
Ægtefælle: Carl Gustav Buus, f. 1903 i Struer.
Overtrafikassistent, Hellerup, og Statsrevisor.
- Børn:
- 1) Ole Buus, f. 1927 i Struer.
Hustru: Inger Krogh, f. 1927 i Bagsværd.
 - 2) Else Buus, f. 1933 i Aarhus.
- 4) Georg Harald Petersen, f. 1903 i Struer, Trafikassistent.
Hustru: Hansine Gregersen, f. 1904 i Varde.
Ingen Børn.

III

Niels Christian Christensen Hylleberg, f. 1876 i Vranum.

Hustru: Anna Frederikke Pedersen, f. 1873 i Thorning.

Det blev en lang og interessant Arbejdsdag, Niels Hylleberg fik her i Livet. Han er et af de Mennesker, som elsker sit Arbejde for dets egen Skyld og ikke netop for Gevinsten, og derfor skal der her skrives et Par Ord derom.

Et karakteristisk Træk hos Niels Hylleberg er, at han altid har forsøgt at komme til at ligge i Spidsen. Saadan var det i Skolen, han skulde være Nr. 1, og i Soldatertjenesten — her blev han Hornblæser — altsaa ogsaa i Spidsen. Aaret 1900 nedsatte han sig som Karetmager i Forældrenes gamle Hus paa Snabe Mark. Fra 1902 til 1906 var han Karetmager i Thorning, men flyttede derefter til Viborg. Niels Hylleberg nøjedes ikke med at lave almindelige Vogne til Hestetræk, men lavede sammen med sine to Fætre, Ernst og Magnus Christensen (1912 Navneforandring til Vranum), en Ponnyvogn med Motor og Styretøj. Helt daarlig maa den ikke have været, for trods Træhjul og stive Fjedre foretog de en Tur til København og hjem igen. De har sikkert vakt Opsigt paa Turen. De oprettede en Fabrik i Viborg for at lave flere; men det blev dog kun til et enkelt Eksempplar, saa opgav man og lavede Roeskærere i Stedet.

Nogle Aar senere opfandt Niels Hylleberg et Mejeapparat og fik Patent paa det. Det blev fremstillet paa Schneevogts Fabrik i Viborg, hvor Niels Hylleberg virkede som Repræsentant, og Mejeapparatet tog Broncemedaille paa en Udstilling for Landbrugsmaskiner.

I Aarene 1914—18 hittede Hylleberg paa at lave en forbedret Kartoffeloptager og fik Patent paa den. Der blev hos Schneevoigt lavet godt en halv Snes Strykker; men de gav et dundrende Underskud.

Han gik saa i Kompagni med sin Broder, Christen Hylleberg, Rødkjærsbro, og der blev nu paa eget Værksted dér fremstillet en Mængde af dem, og de viste sig at være de eksisterende Optagere noget overlegne. Dog, det gik her som saa mange andre Steder, Pengene og Handelstalentet tog Magten fra Hovedet og Haandværkeren, og Niels Hylleberg flyttede tilbage til Schneevoigt efter 9 Aar i Rødkjærsbro. (Fra 1906 Borgerkab som Maskinfabrikant).

Nu blev det Centralvarmeinstallation, han tog fat paa. Han havde, mens de boede i Rødkjærsbro, installeret Centralvarme i deres eget Hus og paa den Maade prøvet det af, og det blev nu det, han tog fat paa. Fra 1931 som selvstændig Installatør, og han er stadig trods sine 75—76 Aar ivrigt optaget heraf.

Een stor Gevinst har Niels Hylleberg vundet i sit Liv, det var, da han vandt sin Hustru. Thi ikke alene fik han en Hustru, som han holder af; men hun har kunnet tage alle de forskellige Omskiftelser, som det nu kunde komme, har kunnet *spare*, naar det var nødvendigt, og altid sørge for, at Hjemmet var et Sted, hvor der var godt at være, baade for ham, for deres fire Sønner og for Slægt og Venner.

Niels Hylleberg er Venstremand — ivrig. Naturligvis ogsaa i Besiddelse af en god Del af sin Slægts Stædighed.

Ejer og bebor Villa-Ejendommen Egevej 6, Viborg.

Deres Børn:

- 1) Carl Trier Christensen Hylleberg, f. 1903 i Thorning.
Elektro-Installatør, Kuranstalten, Hald pr. Viborg.
Hustru: Magda Pedersen, f. 1905 paa Mors.

Deres Børn:

- 1) Gymnasieelev Bente Hylleberg, f. 1935, Hald, Finderup Sogn.
 - 2) Kjeld Hylleberg, f. 1939, Mellemskoleelev.
- 2) Oskar Christensen Hylleberg, f. 1905 i Thorning. Rørlægger, Viborg.
Hustru: Ingrid Sørensen, Varde, f. 1905.

Deres Børn:

- 1) Birgit Hylleberg, f. 1936 i Viborg, Gymnasieelev.
 - 2) Niels Ole Hylleberg, f. 1943 i Viborg.
 - 3) Ulla Hylleberg, f. 1945 i Viborg.
- 3) Arne Hylleberg, f. 1909 i Viborg. Maskinarbejder, København.
Hustru: Asta Andersen, f. 1908 i Overlund.

Deres Adoptivbarn:

Hans Henrik Hylleberg, f. 1949 i Odense.

- 4) Henry Hylleberg, f. 1915 i Viborg. Tømrer, København.
Hustru: Inger Henriksen, f. 1919 i Viborg.

Deres Barn:

Hanne Hylleberg, f. 1951 i København.

IV

Marius Hylleberg Christensen, f. 1879 i Vranum, død 1946 i Viborg.

Hustru: Kirstine Pedersen, f. 1873 i Almind, død 1949 i Daubjerg.

Marius Hylleberg og hans Hustru var Søskendebørn. De var Børn af Tvillinge-Søskeneparret Christen og Petrine Christensen. Marius Hylleberg lærte Smedehaandværket hos sin Svigerfader Søren Pedersen, Smed i Almind. Efter sit Giftermaal med Kirstine nedsatte han sig som Smed i Tulstrup. Senere købte de en Ejendom i Simmelkær. 1923 købte de en Stats-ejendom i Daubjerg, hvor de var til 1939, da de flyttede til Viborg. Her døde Marius 1946, og Stine flyttede igen til Daubjerg og fik Ophold hos en Datter.

Deres Børn:

- 1) Anna Hylleberg, f. 1904 i Tulstrup, Ikast Sogn.
Ægtefælle: Peder Johansen, f. 1901 i Halskov, Højslev Sogn.
Landmand, Sejbæk.

Børn:

- 1) Sigurd Johannesen, f. 1930 i Daubjerg.
- 2) Knud Johannesen, f. 1933 i Daubjerg.

- 2) Magda Hylleberg, f. 1905 i Ikast.
Ægtefælle: Aksel Sørensen, f. 1899 i Glud-Hjarnø Kommune.
Fisker, Snaptun, Horsens.

Deres Børn:

- 1) Juhl Hylleberg Sørensen, f. 1921 i Almind, Arbejdsmand.
Hustru: Hertha Andreasen, f. 1928 i Gangsted-Søvind Kommune.

Børn:

- 1) Ejgild Sørensen, f. 1946 i Stenderup.
 - 2) Bent Sørensen, f. 1948 i Stenderup.
 - 3) Gunni Sørensen, f. 1949 i Stenderup.
 - 4) Lis Sørensen, f. 1951 i Hornsyld-Nepsager Kommune.
- 2) Svend Aage Sørensen, f. 1923 i Glud-Hjarnø. Gravemester.
Hustru: Ninna Gundlund Nielsen, f. 1929 i Daubjerg.

Barn:

Kaj Sørensen, f. 1951 i Frederiks.

- 3) Gunnar Sørensen, f. 1925 i Glud-Hjarnø. Arbejdsmand.
Hustru: Gretha Andreasen, f. 1929 i Gangsted-Søvind

Børn:

- 1) Kurt Sørensen, f. 1949 i Hornsyld-Nepsager.
- 2) Torkild Sørensen, f. 1951 i Tamdrup.
(Hertha Andreasen og Gretha Andreasen er Søstre).

- 4) Egon Hylleberg Sørensen, f. 1927 i Glud-Hjarnø, Arbejdsmand.
Hustru: Inger Lodsgaard, f. 1931 i Glud-Hjarnø.

B a r n:

Knud Lodsgaard Sørensen, f. 1948 i Aarhus.

- 5) Henry Anker Sørensen, f. 1928 i Glud-Hjarnø, Landbrugsmedhjælper.
6) Knud Henning Sørensen, f. 1931 i Glud-Hjarnø, Arbejdsmand.
Hustru: Gerda Madsen, f. 1931 i Daugaard.
7) Leo Sørensen, f. 1934 i Glud-Hjarnø, Landbrugsmedhjælper.
8) Aksel Sørensen, f. 1936 i Glud-Hjarnø, Tømrerlærling.
9) Inger Sørensen, f. 1941 i Glud-Hjarnø.
10) Hans Sørensen, f. 1946 i Glud-Hjarnø.
- 3) Sigrid Hylleberg, f. 1908 i Sneftrup, Simmelkjær.
Ægtefælle: Johannes Gundlund Nielsen, f. 1902 i Daubjerg.
En Statsejendom i Daubjerg.

D e r e s B ø r n:

- 1) Vagn Hylleberg Nielsen, f. 1927 i Daubjerg.
1951 Lærereksamen fra Silkeborg Seminarium.
(Aftjener for Tiden sin Værnepligt som Aspirant paa Underofficers-
skolen paa Kronborg).

- 2) Inger Nielsen, f. 1928 i Daubjerg.
Ægtefælle: Aage Nielsen, f. 1915 i Sdr. Resen (Vrou-Resen).

B ø r n:

- 1) Karen Nielsen, f. 1947 i Daubjerg.
2) Edith Nielsen, f. 1949 i Vrou-Resen.

- 3) Anna Gundlund Nielsen, f. 1930 i Daubjerg.
Sygeplejerske, Skive Sygehus.

- 4) Edith G. Nielsen, f. 1932 i Daubjerg, Husassistent.

- 5) Christian G. Nielsen, f. 1933 i Daubjerg, Landbrugsmedhjælper.

- 6) Ellen G. Nielsen, f. 1938 i Daubjerg. Hushjælp for sine Forældre.

- 7) Birthe Nielsen, f. 1943 i Daubjerg.

- 8) Niels Anton Nielsen, f. 1946 i Daubjerg.

- 4) Christine Hylleberg, f. 1910 i Sneftrup.
Ægtefælle: Valdemar Pedersen, f. 1899 i Roum.
Landmand. En Ejendom, Nygaards Mark, Daubjerg.
Hustruen uddannet som Husmoderafløser.

I n g e n B ø r n.

- 5) Søren Peder Hylleberg, f. 1912 i Viskum, Viskum-Vejrum.
Arbejdsmand, Mønsted.
Hustru: Jenny Jensen, f. 1918 i Sparkjær.

B a r n:

Tove Hylleberg, f. 1939 i Daubjerg.

V

Christen Christensen Hylleberg, f. 1881 i Vranum, Almind Sogn.

Hustru: Anna Vistine Jensine Kathrine Jensen, f. 1873 i Daubjerg, død 1941.

Da Christen Hylleberg i Aaret 1902 giftede sig med Sine, var hun ung Enke og havde en Gaard i Jegstrup. Faa Aar senere byttede de denne med Lille Thaarupgaard; senere solgte de ogsaa denne og købte en Gaard i Elsborg. 1918 købte han »Rødkjærsborg« og gik i Kompagni med sin Broder Niels om Rødkjærsbro Smede- og Maskinværksted, hvor de nu blandt andet fremstillede Kartoffeloptagere. Da Niels Hylleberg efter 9 Aars Forløb flyttede til Viborg, fortsatte Christen Hylleberg alene. I Mellemtiden havde han solgt »Rødkjærsborg« og bygget en ny Villa ved Siden af. I de senere Aar har han udvidet stærkt og bygget en stor, moderne indrettet Maskinfabrik ved Siden af Villaen. Og her i den store Virksomhed træffer man stadig Christen Hylleberg travlt beskæftiget.

I første Ægteskab var der 2 Døtre:

- 1) Kristine Hylleberg, f. 1903 i Jegstrup.
Ægtefælle: Frode Sigurd Demstrup, f. 1901 i Ølsted.
Søn af Lærer P. P. Demstrup og Hustru, Ølsted.
Købmand i Kølsen pr. Løgstrup fra 1926 til 1937, da han kom ind i Svigerfaderens Forretning i Rødkjærsbro som Bogholder.
- 2) Astrid Hylleberg, f. 1907 i Lille Thaarupgaard, Sparkjær.
Ægtefælle: Henry Jørgen Larsen, f. 1906 i Visse Sogn (Aalborg).
Søn af Boelsmand Larsen og Hustru. Udlært som Mejerist, Mejeribesyrer paa Ørbæk Mejeri pr. Tarm fra 1. Oktober 1932 til 1. Maj 1936.
Fra 1. Maj 1936 Vedbæk Mejeri pr. Hobro.

Adoptivbørn:

- 1) Frede Hylleberg Larsen, f. 1941.
- 2) Elsebeth Hylleberg Larsen, f. 1944.

Efter Christen Hyllebergs Hustrus Død 1941 indgik han senere et nyt Ægteskab. Hustru af andet Ægteskab Signe Foged, f. 1907 i Lind ved Herning (nedstammer paa Mødrene Side fra Hagelskjær-Slægten).

Børn:

- 1) Svend Hylleberg, f. 1944 i Rødkjærsbro, Elsborg Sogn.
- 2) Aksel Hylleberg, f. 1945 i Rødkjærsbro.
- 3) Poul Hylleberg, f. 1946 i Rødkjærsbro.

VI

Ernst Theodor Emil Christensen Hylleberg, f. 1884 i Vranum, død samme Sted 1940.

Hustru: Karen Tind, f. 1887 i Nabe, Vinkel Sogn.

De overtog 1909 Barndomshjemmet i Vranum efter Forældrene. 1916 købte de Esper Svendsens Gaard med tilhørende 26 Tdr. Land og lagde sammen med Gaarden. Senere, da deres ældste Søn blev voksen og stiftede

Hjem, blev de 26 Tdr. Land igen skilt fra til ham, og det blev saa den yngste Søn, som fik Hjemmet. I mange Aar drev Ernst Hylleberg tillige Slagterforretning, og han og hans Moder stod paa Torvet i Viborg med Kød, som de havde gjort det, mens hans Forældre ejede Gaarden. Hans Moder havde jo sine gamle Kunder, og hun var en meget dygtig Sælger, hvilket jo nu kom Sønnen tilgode. I 13 Aar led Ernst Hylleberg af en Muskelsygdom og døde 1940, kun 56 Aar gammel.

Karen førte Gaarden videre, til hun i 1947 afstod den til sin yngste Søn, Bent Hylleberg.

Karen og Ernst Hylleberg havde 5 Børn; de er:

- 1) Edith Hylleberg, f. 1910 i Vranum.
Ægtefælle: Christian Frandsen, f. 1909 i Almind.
Indehaver af Almind Maskinstation.
Børn:
 - 1) Birgith Hylleberg Frandsen, f. 1934 i Vejrum.
 - 2) Erna Hylleberg Frandsen, f. 1935 i Vejrum.
- 2) Gudrun Hylleberg, f. 1913 i Vranum.
Ægtefælle: Anders Andersen, f. 1906 i Elsborg.
Fra 1937 Mejeribestyrer, Dalbyover.
Børn:
 - 2) Stig Hylleberg Andersen, f. 1940 i Dalbyover.
 - 2) Ebbe Hylleberg Andersen, f. 1950 i Dalbyover.
- 3) Mourits Hylleberg, f. 1915 i Vranum, død 1949 i Almind.
Hustru: Hilda Nørholm, f. 1916 i Almind.
Børn:
 - 1) Karen Olga Hylleberg, f. 1938 i Almind Sogn.
 - 2) Ernst Marinus Hylleberg, f. 1945 i Almind Sogn.Mourits Hylleberg fik 26 Tdr. Land fra sit Barndomshjem. Senere købte han Almind Maskinstation, hvor han døde ved et Ulykkestilfælde 1949.
- 4) Inger Hylleberg, f. 1919 i Vranum.
Ægtefælle: Hans Pind, f. 1913 i Ørum Sdrl.
Vognmand, Ørum Vognmandsforretning.
Ingen Børn.
- 5) Bent Hylleberg, f. 1922 i Vranum.
Hustru: Gerda Mandrup Jensen, f. 1827 i Faldborg, Brandstrup Sogn.
Børn:
 - 1) Hanne Mandrup Hylleberg, f. 1948 i Vranum.
 - 2) Hans Jørgen Mandrup Hylleberg, f. 1949 i Vranum.Bent Hylleberg ejer Barndomshjemmet i Vranum, som han overtog efter sin Moder 1947.

VII

Kirstine Christensen Hylleberg, f. 1888 i Vranum.

Ægtefælle: Peder Gjerning, f. 1883 i Brandstrup.

Havde en Landejendom i Vium, bor nu i Knudstrup, hvor Peder Gjerning er Vejmænd.

Kirstine Hylleberg blev som ung gift Jørgensen og bosat paa Fyn, men Ægteskabet blev opløst, og hendes Søn af 1. Ægteskab blev født, efter at hun var flyttet hjem til sine Forældre.

Søn af 1. Ægteskab:

Egon Hylleberg Jørgensen, f. 1913 i Vranum.

Landmand. En Ejendom i Finderup.

Hustru: Dorthea Frederiksen, f. 1912 i Finderup.

Børn:

1) Martin Hylleberg Jørgensen, f. 1939 i Finderup.

2) Gunnar Hylleberg Jørgensen, f. 1946 i Finderup.

3) Karen Hylleberg Jørgensen, f. 1950 i Finderup.

Børn af 2. Ægteskab:

1) Anne Margrethe Gjerning, f. i Vium Sogn 1918.

Ægtefælle: Christian Pedersen, Kølkkær, f. 1914. Ægteskabet opløst 1942 og Margrethe Gjerning er Servitrice i Herning.

2) Inger Gjerning, f. 1920 i Vium.

Ægtefælle: Ansgar Pedersen, f. 1920 i Gjested.

Landmand, Søby. Købte 1946 Sandagergaard i Middelhede, Rind Sogn (mit Barndomshjem).

Plejebarne:

Knud Erik Pedersen, f. 1940.

(Brodersøn af Ansgar Pedersen).

3) Marie Gjerning, f. 1922 i Vium.

Ægtefælle Niels Juhl Nielsen, f. ca. 1921.

Udlært Karetmager, arbejder Middelfart Kabelfabrik.

Børn:

1) Sonja Nielsen, f. 1949 i Middelfart.

2) Henny Nielsen, f. 1952 i Middelfart.

4) Carla Gjerning, f. 1925 i Vium.

Ægtefælle: Børge Pedersen, f. ca. 1921. Arbejdsmand i Ringe.

Børn:

1) Henry Pedersen, f. 1948 i Ringe.

2) Lillian Pedersen, f. 1951 i Ringe.

5) Else Gjerning, f. 1926 i Vium.

Ægtefælle: Christian Knudsen, f. 1922 i Thyregod, Landmand Ejer en Ejendom i Thyregod.

Barn:

Anni Knudsen, f. 1950.

VIII

Karoline Christensen Hylleberg, f. 1890 i Vranum, død Almind 1932.
Ægtefælle: Edvard Nielsen, f. 1889 i Almind.

Blev gift 1912 og overtog Edvard Niensens Fødegaard i Almind efter hans Fader, Troels Nielsen. Her levede de sammen i 20 Aar og fødte 5 Børn op, men Karoline var ikke rask. Der blev gjort alt for hende; ingen i Slægten glemmer vist den Omhu og Pleje, Edvard Nielsen lod sin syge Hustru blive til Del, men alt var forgæves. Hun døde 1932, kun 42 Aar gammel.

Deres Børn:

- 1) Børge Hylleberg Nielsen, f. 1913 i Almind. Bankbestyrer, Brovst.
Hustru: Grethe Nielsen, f. 1914 i Terslev, Sjælland.

Børn:

- 1) Inger Lise Nielsen, f. 1940 i Brovst.
- 2) og 3) Tvillingerne Jørn og Jette Nielsen, f. 1944 i Brovst.
- 2) Aase Hylleberg Nielsen, f. 1916 i Almind.
Ægtefælle: Henning Mortensen, f. 1913 i Knækkeborg, Lysgaard Sogn.
Ejer Henning Mortensens Fødehjem i Knækkeborg, Lysgaard Sogn.

Børn:

- 1) Birthe Mortensen, f. 1942 i Sjørslev.
- 2) Jens Mortensen, f. 1945 i Sjørslev.
- 3) Asta Hylleberg Nielsen, f. 1918 i Almind.
Ægtefælle: Egon Mørch Christensen, f. 1919 i Assens ved Mariager.
Landmand, en Ejendom paa Tapdrup Mark. Egon Mørch døde 1949, og Asta flyttede med sine 3 smaa Døtre hjem til sin Fader og bestyrer nu Huset for ham.

Hendes Døtre:

- 1) Ruth Mørch, f. 1940 i Svendstrup.
- 2) Grethe Mørch, f. 1942 i Svendstrup.
- 3) Elin Mørch, f. 1945 i Svendstrup.
- 4) Bodil Hylleberg Nielsen, f. 1920 i Almind.
Ægtefælle: Louis Johansen, f. 1924 i Randers. Bagermester i Randers.

Barn:

Margit Johansen, f. 1951 i Randers. Døbt i Lysgaard.

- 6) Stig Hylleberg Nielsen, f. 1926 i Almind. Prokurist, København.
Hustru: Agnes Knudsen, f. 1926 i Viborg.

Barn:

Vibeke Hylleberg Nielsen, f. 1950 i København.

FASTER PETRINES SLÆGT

Petrine Christensen, f. 1851, d. 1937.

Ægtefælle: Søren Pedersen (Smed) af Almind, f. 1846, d. 1923.

De overtog Søren Smeds Hjem, en mindre Ejendom med en halv Snes Tdr. Land, og Søren Smed var, som sin Fader, Landsbysmed. Om Vinteren var han tillige Skovlskinne-Fabrikant, idet han lavede Skovlskinner til F. Holst's Skovlfabrik i Viborg. Søren Smed havde en Smedesvend og en Lærling til at passe Grovsmedearbejdet og fire Mand, der slog Skovlskinner. Det var jo en temmelig stor Virksomhed, men den gav ikke saa stort Udbytte. Naar Søren Smed købte Jern og Kul hjem, kom der en Vognladning ad Gangen til Rindsholm St. Han sendte saa Bud til sine Kunder blandt Gaardmændene, om de vilde hente et Læs. Bagefter samledes de om Aftenen i Hjemmet, og saa var der Gilde. Der blev nok til Faster Petrine at tage Vare paa i den store Husholdning, med Folkene og de mange Børn; men hun var en stor, kraftig Kone, venlig og ligevægtig, og hun tog det med godt Humør. Min Søster har fortalt mig, at naar hun undertiden var Gæst hos Faster fra den ene Dag til den anden, og de alle var samlede i Stuen om Aftenen, saa kunde de pludselig liste Faster til at bage Æbleskiver til hele Omgangen til Aftenkaffe. Det var et godt Hjem i alle Maader, Børnene her fik Lov at vokse op i; thi ogsaa Søren Smed var en god og venlig Mand. Deres ældste Søn, Peder, lærte Smedehaandværket som sin Fader.

Deres Børn:

- 1) Peder Pedersen
- 2) Marie Pedersen
- 3) Kirstine Pedersen
- 4) Ane Bolette Pedersen
- 5) Nielsine Pedersen
- 6) Christine Pedersen
- 7) Johannes Pedersen
- 8) Søren Peder Pedersen

I

Peder Pedersen, f. 1868, d. 1934.

Hustru: Kirstine Nielsen, f. 1870 i Vranum.

De flyttede ved deres Giftermaal ind i Hustruens Hjem i Vranum, en Ejendom paa ca. 25 Tdr. Land; men saa længe hendes Fader, Frederik Nielsen (Smedegaard), levede, havde han Skødet paa Ejendommen, men

Peder byggede sig en Smedie derved. Peder Pedersen var i ca. 20 Aar Medlem af Almind Sogneraad, i nogle Aar dens Formand og nogle Aar Sognefoged, indtil Sygdom tvang ham til at opgive det offentlige Arbejde.

Deres Børn:

- 1) Olga Pedersen, f. 1898 i Vranum, Ekspeditrice i København.
- 2) Ove Spengel Pedersen, f. 1901 i Vranum, Kvartermester paa Finsens Institut i København.
- 3) Robert Pedersen, f. 1904 i Vranum, Maskinsmed i Viborg. Led af Asthma og døde 1927.
- 4) Ester Pedersen, f. 1906 i Vranum.
Ægtefælle: Oskar Moustsen, f. 1909, Hønseriejer i Vium.

Deres Børn:

- 1) Erna Moustsen, f. 1930.
- 2) Bodil Moustsen, f. 1935.
- 5) Frede Pedersen, f. 1909. Ejer Fødehjemmet i Vranum.
Hustru: Mariane Pedersen, f. 1910 i Vium.

Deres Barn:

John Pedersen, f. 1942 i Vranum.

II

Ane Marie Sofie Pedersen, f. 1871 i Almind, d. 1945 i Thorning.

Ægtefælle: Jens Chr. Jensen (Nonbo) f. 1866 i Almind, d. 1947 i Thorning.

1891 købte de en lille Ejendom paa Thorning Vestermark. 1896 flyttede de til »Linnely«, ligeledes Thorning Vestermark. 1911 købte de 22 Tdr. Land mere, saa den var paa 46 Tdr. Land; men maatte jo ogsaa have flere Bygninger, hvorfor de byggede til Ejendommen fra begge Ender. Jens Chr. Jensen søgte Navneforandring til Nonbo den 3. April 1926. 1936 afstod de Gaarden til Sønnen Johannes Nonbo og flyttede selv til Vattrup, hvor de lejede sig en Lejlighed, og her døde de begge.

Deres Børn:

- 1) Marie Birgitte Jensen Nonbo, f. 1891 i Thorning.
Ægtefælle: Alfred Magnus Jensen, f. 1889 i Brejninge.
Arbejdsmand, »Skovbrynet«, Aarhusvej, Viborg.

Deres Børn:

- 1) Elna Clara Nonbo Jensen, f. 1919 i Havredal.
Ægtefælle: Christian Aksel Nielsen, f. 1913 i Viborg.
Arbejdsmand, Aarhusvej.

Børn:

- 1) Nancy Nielsen, f. 1940 i Viborg.
- 2) Alex Nielsen, f. 1951 i Viborg.

- 2) Peder Møller Nonbo Jensen, f. 1921 i Havredal.
Arbejdsmand, Viborg.
Hustru: Gurli Jensen, f. 1908 i Aalborg.

Deres Børn:

- 1) Elis Jensen, f. 1947 i Viborg.
- 2) Kurt Jensen, f. 1948 i Viborg.

- 3) Jens Christian Nonbo Jensen, f. 1923 i Thorning.
Arbejdsmand, Viborg.
Hustru: Edith Christensen, f. 1922 i Viborg.
Ingen Børn.

- 4) Svend Aage Nonbo Jensen, f. 1926 i Demstrup, Maler, Ans.

- 5) Ninna Sonja Nonbo Jensen, København, f. 1932 i Dollerup.

- 2) Petrine Jensen Nonbo, f. 1892 i Thorning.
Ægtefælle: Jens Chr. Mogensen, f. 1891 i Gl. Asmild.
Boet forskellige Steder. 1931 købte de en Ejendom paa 12 Tdr. Land i
Over Hvam, og her bor og virker de stadig.

Børn:

- 1) Dagny Marie Nonbo Mogensen, f. 1917 i Tandskov.
Ægtefælle: Søren Kusk Jensen, f. 1905 i Sahl,
Arbejdsmand, Bjerringbro.

Deres Barn:

Ingelise Jensine Jensen, f. 1945 i Bjerringbro.

- 2) Mary Emilie Nonbo Mogensen, f. 1919 i Havredal.
Ægtefælle: Konrad Eberhard Jørgensen, f. 1919 i Aalborg.
Arbejdsmand, Hvam.

Børn:

- 1) Elly Hilma Jørgensen, f. 1941 i Hvam.
- 2) Betty Yrsa Jørgensen, f. 1947 i Hvam.
- 3) Else Vita Jørgensen, f. 1951 i Hvam.

- 3) Christian Severin Nonbo Mogensen, f. 1921 i Havredal.
Arbejdsmand, Sjørslev.
Hustru: Gudrun Henny Jørgensen, f. 1923 i Aalborg.
(Søster til Konrad Eberhard Jørgensen).

Deres Barn:

Søren Peder Vilhelm Mogensen, f. 1946.

- 4) Søren Peder Nonbo Mogensen, f. 1925 i Havredal.
Landmand, død 1945.

- 5) Carl Verner Nonbo Mogensen, f. 1926 i Havredal, Landmand.

- 6) Signe Christine Nonbo Mogensen, f. 1928 i Havredal.
Ægtefælle: Børge Broch, f. 1926 i Thorning,
Arbejdsmand, Sjørslev.

Børn:

- 1) Sonja Broch, f. 1946.
- 2) Gurli Broch. f. 1948.

- 7) Karin Margrethe Nonbo Mogensen, f. 1934 i Hvam.
Ægtefælle: Herluf Jensen, f. 1929 i Fjaltring.
Arbejdsmand, Hvam.

Deres Søn:

Jens Christian Søgaard Jensen, f. 1950 i Hvam.

- 3) Søren Peder Jensen Nonbo, f. 1894 i Thorning.
Arbejdsmand i Havredal, død 1920.
Hustru: Alvilda Petrea Skou, f. 1898 i Øster Marie, Bornholm.

Barn:

Cenia Agnethe Jensen Nonbo, f. 1918 i Havredal.

Ægtefælle: Henrik Vürtz, f. 1913 i Hvam.

Henrik Vürtz lider af Asthma og har vanskeligt ved at arbejde,
hvorfor han maatte opgive Slagtingen. Hans Hustru syr paa Asani.

Deres Børn:

- 1) Lizzie Vürtz, f. 1938.
- 2) Lilly Vürtz, f. 1943.
- 3) Niels Anton Vürtz, f. 1945.

Se 11. Afsnit IV Nr. 2.

- 4) Elmar Marius Jensen Nonbo, f. 1896 i Thorning.
Hustru: Rasmine Pedersen, f. 1897 i Svostrup.
Har levet forskellige Steder, har arbejdet den meste Tid som Savskærer
paa Stendalsgaard og Frederiks Savværker. De sidste 6 Aar i Brunkullene
i Sdr. Resen med Bopæl i Frederiks, hvor de købte et Hus i 1930.

Børn:

- 1) Aksel Christian Jensen Nonbo, f. 1920 i Thorning.
Vognmand, Lysbro. Ejer »Skovbrynet«, Nr. 6.
Hustru: Hedvig Sørensen, f. 1921 i Elling, Funder.

Børn:

- 1) Vagn Jensen Nonbo, f. 1943 i Silkeborg.
 - 2) Eilif Jensen Nonbo, f. 1947 i Silkeborg.
- 2) Gerda Marie Jensen Nonbo, f. 1921 i Havredal.
Ægtefælle: Alfred Ming Pedersen, f. 1920 i Fredericia.
Før Gartner, nu Metalsliber i Fredericia.
Ingen Børn.
- 3) Verner Erik Jensen Nonbo, f. 1941 i Frederiks Sogn.

- 5) Jens Jensen Nonbo, f. 1899 i Thorning. Smedemester i Thorning Overby.
 Hustru: Mette Cathrine Pedersen, f. 1894 i Voer, Vinderslev Sogn, død 1936 i Thorning.
 Jens Nonbo begyndte i 1916 i Smedelære hos Smedemester Anders Christensen, Almind (som var gift med hans Moders Søster). 1923 købte han Forretningen i Thorning Overby og nedsatte sig som Smedemester dér.
- Børn:
- 1) Eigil Jensen Nonbo, f. 1928 i Thorning, Smedemester, Graamose.
 Hustru: Vera Eskildsen, f. 1934 i Sangild.
 - 2) Rita Lis Nonbo, f. 1934 i Thorning, Husassistent.
 - 3) Cathrine Nonbo, f. 1936 i Thorning. Husbestyrerinde for sin Far.
- 6) Christian Jensen Nonbo, f. 1901 i Thorning, Smedemester, Elsborg.
 Hustru: Justine Christensen, f. 1900 i Vammen.
 Christian Nonbo begyndte i Smedelære 1916 hos Lars Nielsen, Thorning. Fra 1919 til 1923 Svend i Elsborg, fra 1923 Mester.
- Børn:
- 1) Knud Egon Nonbo, f. 1931 i Elsborg, Smedesvend.
 - 2) Else Nonbo, f. 1933 i Elsborg, Husassistent.
 - 3) Jytte Nonbo, f. 1939 i Elsborg.
- 7) Johannes Jensen Nonbo, f. 1903 i Thorning.
 Hustru: Jensine Elinor Ragnhild Pedersen, f. 1903 i Aarhus.
 Johannes Nonbo blev uddannet i Kolonial hos Købmand Andreasen, Sjørslev. Senere flyttede han med Fætteren Jørgen Pedholt til Løgstrup. 1936 overtog han Fødegaarden paa Thorning Vestermark efter Forældrene, men har senere solgt noget af Jorden fra igen, da han og hans Hustru ikke brød sig om at have 46 Tdr. Land.
 Der er ingen Børn i Ægteskabet.
- 8) Anton Jensen Nonbo, f. 1906 i Thorning.
 Landmand. Har en Ejendom i Vattrup, Thorning Sogn, og Maskinstation.
 Hustru: Cathrine Nielsen, f. 1912 i Vattrup.
- Børn:
- 1) Henry Nonbo, f. 1937.
 - 2) Erna Nonbo, f. 1942.
 - 3) Anne Marie Nonbo, f. 1946.
 - 4) Jens Christian Nonbo, f. 1948 i Vattrup.
 - 5) Christine Nonbo, f. 1950 i Vattrup.
 - 6) Martha Nonbo, f. 1952 i Vattrup.

- 9) Carl Valdemar Jensen Nonbo, f. 1908 i Thorning.
Hustru: Dorthea Kirstine Sørensen, f. 1914 i Knudstrup.
Carl Nonbo var som flere af sine Brødre udlært Smed. Han var i ca. 4 Aar Smedemester i Ure ved Brande, men maatte opgive af Helbreds-hensyn og købte omkring 1938 en Landejendom i Skarrild, hvor de stadig bor.

Børn:

- 1) Svend Egon Nonbo, f. 1934 i Uhre, Landbrugsmedhjælper.
 - 2) Jens Aage Nonbo, f. 1936 i Uhre, Landbrugsmedhjælper.
 - 3) Rose Margrethe Nonbo, f. 1936, Husassistent.
 - 4) Ella Marie Nonbo, f. 1940 i Skarrild.
 - 5) Ruth Nonbo, f. 1943 i Skarrild.
 - 6) Villy Nonbo, f. 1944 i Skarrild.
 - 7) Harry Nonbo, f. 1945 i Skarrild.
 - 8) Vagner Nonbo, f. 1947 i Skarrild.
- 10) Asta Viktorie Jensen Nonbo, f. 1911 i Thorning.
Ægtefælle: Aage Højland, f. 1913 i Gjellerup Sogn (Hammerum), Smedemester, Give.
Kom 1929 i Lære hos Smed Vinderslev, Hammerum. Udlært 1933.
Blev 1936 viet i Grathe Kirke, Thorning Sogn, og bosat i Vattrup, flyttede til Klintrup pr. Sporup 1939, 1945 til Give.

Søn:

Niels Nonbo Højland, f. 1936 i Thorning Sogn,
Landbrugsmedhjælper.

III

Christine Pedersen, f. 1873 i Almind, d. 1949.

Ægtefælle: Marius Christensen Hylleberg, f. 1879 i Vranum, d. 1946 i Viborg.

Børn:

- 1) Anna Hylleberg, f. 1904.
- 2) Magda Hylleberg, f. 1905.
- 3) Sigrid Hylleberg, f. 1908.
- 4) Christine Hylleberg, f. 1910.
- 5) Søren Peder Hylleberg, f. 1912.

Christine Pedersen og hendes Ægtefælle var Fætter og Kusine, og da de allerede med hele deres Slægt er opført under Mandens Slægt, skal jeg her kun henvise til denne.

Se Afsnittet Christens Slægt Nr. IV.

IV

Ane Bolette Pedersen, f. 1875 i Almind, d. i Sjørsløv 1951.

Ægtefælle: Anton Jensen Pedholt, f. 1878, d. 1947 som Lærer i Sjørsløv.

Var efter Lærereksamen Vikar forskellige Steder, fra 1912 Lærer i Sjørsløv.

Børn:

- 1) Jørgen Pedholt, f. 1901.

Hustru: Dagny Bust, f. 1898 i Løvel.

Jørgen Pedholt var udlært i Kolonial og en Tid Købmand i Løgstrup.

Fra 1944 Budcentralen, Aarhus.

Børn:

- 1) Henny Bust Pedholt, f. 1926.

2) Tove Bust Pedholt, f. 1928. Modist.

3) Else Grethe Bust Pedholt, f. 1932. Prægerske.

4) Bente Laura Bust Pedholt, f. 1940.

- 2) Anna Pedholt, f. 1902.

Ægtefælle: Peder Holmgaard, f. 1901.

Landmand, en Ejendom paa Sjørsløv Mark.

Børn:

- 1) Svend Aage Holmgaard, f. 1931. Landmand.

2) Inger Holmgaard, f. 1934. Husassistent.

3) Bodil Holmgaard, f. 1936.

4) Ove Holmgaard, f. 1938.

5) Erling Holmgaard, f. 1943.

- 3) Signe Pedholt, f. 1904.

Stationsbestyrer i Lemming, fra 1947 Sjørsløv St.

Ægtefælle: Alfred Astrup, f. 1902 i Almind. Murer.

Børn:

- 1) Vita Astrup, f. 1926.

Ægtefælle: Villy Jørgensen, f. 1926 i Kjellerup.

Salgschef, København.

Deres Børn:

- 1) Annitta Jørgensen, f. 1947.

2) Yvonne Jørgensen, f. 1949.

2) Jørgen Astrup, f. 1938 i Lemming. Elev paa Kjellerup Realskole.

- 4) Agnethe Pedholt, f. 1909.

Ægtefælle: Holger Mikkelsen, f. 1890. Ejendomsmægler i Aarhus.

Børn:

- 1) Helen Mikkelsen, f. 1936.

2) Børge Mikkelsen, f. 1940.

3) Margit Mikkelsen, f. 1944.

- 5) Johannes Pedholt, f. 1911. Fodermester, Støvringgaard.
Hustru: Gudrun Larsen, Faarup, f. 1915.
Børn:
1) Inga Pedholt, f. 1941.
2) Anton Pedholt, f. 1943.
- 6) Ida Pedholt, f. 1913 i Sjørslev.
Ægtefælle: Martinus Larsen, f. 1903, Centralbestyrer, Demstrup.
Børn:
1) Metha Pedholt Larsen, f. 1936.
2) Bruno Pedholt Larsen, f. 1945.
- 7) Aage Pedholt, f. 1915 i Sjørslev. Natvægter, Aarhus.
Hustru: Valborg Lysdal, f. 1912 i Rødkjærsbro.
Børn:
1) Vivi Pedholt, f. 1940.
2) Ole Pedholt, f. 1944.
- 8) Metha Pedholt, f. 1917, død 1935.

V

Nielsine Pedersen, f. 1879 i Almind.

Ægtefælle: Anders Christensen (Grud), f. 1873, død 1937.

Smedemester i Almind.

Købte omkring 1900 et Stykke Jord af Hans Christian Clausen og byggede der Hus og Smedie, beliggende lige overfor Kirke og Brugsforening. Solgte senere Forretningen paa Grund af Asthma og købte en Landejendom »Petrinesminde« paa Viborg Søndermark. Senere solgte han ogsaa denne og købte igen sin gamle Forretning. (Han var Broder til Hans Christensen (Grud), som omkring 1895 giftede sig med Mads Christensens Enke og derved blev Ejer af Slægtsgaarden i Vranum, indtil han 1922 afstod den til sin Stedsøn).

Nielsine og Anders Christensens Børn:

- 1) Signe Christine Christensen, f. 1901 i Almind, død 1930.
Lærerinde i Karup.
- 2) Jenny Christine Christensen, f. 1903 i Almind, død 1950.
Realeksamen, syg af en Sindslidelse.
- 3) Nora Christensen, f. 1907 i Almind.
Ægtefælle: Christian Christoffersen, f. 1900. Stationsarbejder.
Ejer af Ejendommen Middagshøjvej 38, Viborg (hvor Nielsine bebor den øverste Etage).
Børn:
1) Oda Inge Christoffersen, f. 1929, Syerske.
2) Ella Vira Christoffersen, f. 1934, Syerske.
3) Gerhard Grud Christoffersen, f. 1941.

VI

Christine Pedersen, f. 1882 i Almind, d. 1920.

Ægtefælle: Frederik Simonsen, Ejendomsinspektør, København.

Søn:

Knud Frederik Simonsen, f. i Almind 13. August 1913.

VII

Johannes Pedersen, f. 1886 i Almind.

Hustru: Kirstine Jensen, f. 1884 i Lille Taarup ved Sparkjær.

Johannes var udlært som Karetmager, og da han overtog Faderens Ejendom, drev han sit Haandværk ved Siden af. Der hørte da ca. 10 Tdr. Land til Ejendommen, men Johannes Pedersen købte andre 10 Tdr. Land til. 1934 afstod de Ejendommen til deres ældste Søn, Sigurd Pedersen, og købte selv en mindre Ejendom paa Snabe Mark, hvor de har plantet en Mængde Frugttræer, og hvor Johannes Pedersen ellers passer sit Værksted, og hans Hustru dyrker sin Hobby, Syningen.

Deres Børn:

- 1) Sigurd Pedersen, f. 1906 i Almind.

Hustru: Ellen Jensen, f. 1905 i Sønderholm.

Sigurd Pedersen er som nævnt Landmand og overtog Hjemmet i Almind efter Forældrene i 1934.

Børn:

- 1) Inger Pedersen, f. 1930.
- 2) Anna Lise Pedersen, f. 1932.

- 2) Laura Pedersen, f. 1907 i Almind.

Ægtefælle: A. Vestergaard Christensen, f. 1909 i Almind.
Vognmand, Nørskovlund.

Børn:

- 1) Villy Vestergaard Christensen, f. 1931.
- 2) Arne Vestergaard Christensen, f. 1933.
- 3) Christen Vestergaard Christensen, f. 1934.
- 4) Erling Vestergaard Christensen, f. 1943.

- 3) Petra Pedersen, f. 1909 i Almind.

Ægtefælle: Aage Hansen, f. 1906 i Demstrup, Murer, Grundvad.

Børn:

- 1) Henning Hansen, f. 1933.
- 2) Aase Hansen, f. 1938.

- 4) Albert Pedersen, f. 1912 i Almind. Landmand, en Ejendom i Vigstrup-Vinkel Sogn.

Hustru: Kristine Østergaard Pedersen, f. 1913 i Frederiks.

B ø r n:

- 1) Gunnar Pedersen, f. 1936.
- 2) Birthe Pedersen, f. 1938.
- 3) Mona Pedersen, f. 1940.
- 4) Kamma Pedersen, f. 1942.
- 5) Jonna Pedersen, f. 1944.

VIII

Søren Peder Pedersen, f. 1893 i Almind, død den 14. Oktober 1951 i USA., Civilingeniør.

Hustru: Olga Christine Rudolpff, f. 1898 i Tølløse, uddannet som Sygeplejerske paa Rigshospitalet i København.

B ø r n:

- 1) Inge Kay Pedersen, f. 1934, Skoleelev.
- 2) Ann Rita Pedersen, f. 1936, Skoleelev.

I en Nekrolog over min Fætter læses følgende:

Civilingeniør Søren P. Pedersen, Detroit, USA, er død, 58 Aar gl. Han led af Asthma og havde desuden et svagt Hjerter. Søren Peder Pedersen var født i Almind som Søn af Smed Søren Pedersen, Almind, i den Ejendom, som en Nevø, Sigurd Pedersen, nu ejer. Mens Søren P. Pedersen læste til Ingeniør, opholdt han sig meget hos sin Svoger, Lærer Pedholt, Sjørsløv. Efter bestaaet Eksamen fik han Plads i København, og derfra rejste han i 1927 til Amerika, hvor han fik Plads i en stor Maskinfabrik i Detroit, og her blev han. Han virkede som Ingeniør og Tegner og var anerkendt for sin Dygtighed. I 1933 giftede han sig med en dansk Sygeplejerske, Olga Christine Rudolpff, der kom til Detroit Aaret efter ham selv. Hun stammede fra Tølløse. Foruden sin Hustru efterlader Søren P. Pedersen sig to Døtre i Alderen 14 og 16 Aar.

Det var hans Mening, at han ville have været paa Besøg i Fædrelandet til næste Sommer.

(Nr. 7) FRA SLÆGTSGAARDEN

Niels Ole Christensen, f. 16. November 1853 i Vranum, d. 6. August 1874 i Viborg.

Min Farbroder, Niels Ole, døde, medens han aftjente sin Værnepligt. Herom er det lykkedes mig at faa oplyst følgende:

Rekrut Nr. 367/1874, Niels Ole Christensen (Vranum) ved 6. Bataillons 4. Kompagni, f. 16. November 1853 i Vranum, Almind Sogn, mødte til Tjeneste ved ovennævnte Kompagni den 26. April 1874, Chef Kaptajn Peder Paulsen. Vanning; det fremgaar af Lægeprotokollerne, at der det nævnte Aar har hersket en Epidemi blandt Garnisonens Soldater, og den 15. Juli samme Aar indlagdes han paa det derværende Garnisonssygehus, lidende af »Febris Catarrh«, og han døde paa Garnisonssygehuset den 6. August 1874.

Begravelsen fandt Sted Mandag den 10. August 1874 Kl. 12 Middag og foretoges paa Familiens Bekostning af Stiftsprovst Hans Jørgen Svane, Provst for Viborg Provsti, Sognepræst til Viborg Domkirke samt til Asmild og Tapdrup.

Om selve Begravelsen oplyses:

Til at begrave en afdøde Rekrut af 4. Compagni afgives

a. med Gevær:

Sergent Dupont, Corporalerne A. P. Andersen og Gjerløv og tyve Mand af 1. Compagni, samt 4 Hornblæsere efter Overhornblæserens Anordning.

b. uden Gevær: Corporal Hagensen og 12 Mand samt 2 Mand til at bære Skamlerne af 1. Compagni. Fremdeles 16—20 Mand til Følge. Inspection Sekondløjtnant Møller. Commandoet staar opmarcheret ved Garnisonssygehuset den 10. Kl. 12 Middag, der megives tre løse Patroner pr. Mand . . .

Christensens personlige Ejendele udleveredes den 9. August samme Aar til Familien.

HANS' SLÆGT

Hans Peter Christensen, f. 1855 i Vranum, død 1906 i Middelhede (Rind Sogn).

Hustru: Bodil Nielsen fra Viborg, Datter af Arbejdsmand Niels Larsen, Viborg, og afdøde Hustru Louise, f. i Finderup 1857, d. 1930 i Rind.

Fars og Mors Gravsted findes paa Almind Kirkegaard.

Far var som ung næsten udelukkende hjemme paa Slægtsgaarden som Hjælper for sin Far. Ogsaa det første Aars Tid efter, at Far og Mor var gift, var de hjemme hos hans Forældre.

1882 blev der købt en lille Ejendom i Middelhede i Rind Sogn, hvor de havde 3—4 Køer og en gammel Følhoppe. Her boede de i 11 Aar, og Far gik i de Aar meget ud paa Arbejde, ofte hjem til sine Forældre især i Tørvemosen. Naar Far arbejdede i Tørvemosen for sit Hjem, sendte hans Mor altid en Madpakke med til ham ligesom til sine andre Arbejdere; men Faders Mave var allerede paa dette Tidspunkt vanskelig, saa han ikke taalte sin Moders gode Saltmad. Det gik derfor ganske stille i Lommen, og vor egen Mor gav ham altid Mad med hjemmefra, som han kunde taale, og naar han saa kom hjem om Aftenen, saa festede de største Børn paa Bedstemoders store Saltmadsrundtenomer; det kan de huske endnu. Aaret 1893 blev Gaarden, som Far og Mor var Nabo til, til Salg, og de købte den og lagde den sammen med Ejendommen, saa nu var der nok at tage fat paa for baade smaa og store, idet der nu var ca. 55 Tdr. Land til Gaarden (det er Sandagergaard i Middelhede), som nu ejes af min Kusines Datter, Inger, og hendes Mand, Ansgar Pedersen; men der er i Mellemtiden solgt noget af Jorden fra til Sigfred Hylleberg.

Da Far og Mor flyttede til Rind Sogn, løste de Sognebaand til Almind, og vi Børn blev alle sendt i Almind Friskole.

Der gik paa denne Tid en stærk grundtvigsk Vækkelse over Landet, og Almind var her stærkt repræsenteret. Her var Friskole og en Tid ogsaa Højskole. Om Sommeren blev der holdt Møder i Vium Præstegaardshave hos den gamle Pastor Lund, og skønt jeg ikke var ret gammel, da Far døde, saa husker jeg alligevel, at jeg har været med Mor og Far derovre; saa kørte vi med Hestevogn, og det var en Festdag. Mine større Søskende har alle travet den lange Vej fra Middelhede til Vium til Konfirmationsforberedelse. Da min yngste Broder var bleven konfirmeret, og jeg derfor blev helt alene om den lange Skolevej, gav Mor Lov til, at jeg maatte komme til Rind til Skole. Alle de andre Børn omkring os gik jo til Rind. Jeg er derfor konfirmeret i Vinkel, medens alle mine andre Søskende har gaaet til Vium, og for de flestes Vedkommende skete det til Fods og som Regel med Træsko paa. Det var kun vi tre yngre, der havde Cykle som Børn. De ældste er ogsaa de

af os, der har haft mest at bestille som Børn, for efterhaanden som nogen af dem blev voksne, tog de jo Stødet lidt af for de yngre. Mine ældre Søskende siger, at vi har aldrig haft Tid at lege som Børn; men det er nu ikke helt rigtigt for mit Vedkommende, for selv om jeg tidlig kom til at tage Del i Arbejdet, især i Marken, saa har jeg alligevel haft Tid at lege ind imellem og har haft en dejlig Barndom derhjemme paa den lidt ensomt beliggende Gaard med dens Sandgrav og dens Plantage, hvor der var herlig Tumbleplads for Børn.

Far var den gode, hensynsfulde Ægtemand. Han gik meget nødig i Byen uden at have Mor med. Skulde han til et Møde eller lignende i Forsamlingshuset, saa vilde han altid have Mor med over til Farbror Christens, og saa hentede han hende der paa Hjemvejen. Ligeledes tog han altid Mor med paa Raad om alt. Vi Børn har undertiden undret os over, at vor Mor havde saa god Forstand paa Landbrug, som hun jo slet ikke var født op ved. Mor var Syerske i Viborg hele sin Ungdom. Men i Grunden var det vist ikke saa mærkeligt, at Mor efterhaanden fik god Indsigt i det alt sammen, saa hun selv kunde drive Gaarden efter Faders Død, for mens Far levede, foretog han sig aldrig noget vedrørende Gaardens Drift, uden at han først tog Mor med paa Raad.

Desværre husker jeg næsten kun min Far som en syg, temmelig alvorlig Mand; men hvad det maa have betydet for den stærkt arbejdssomme Mand af Sygdommen at være tvunget til at sidde med Hænderne i Skødets, mens Hustru og Børn arbejdede, det forstaaer jeg jo bedre nu. I Februar 1906 døde Far, og min gamle Morfar, som boede hos os, sagde: Aah, at Hans skulde dø saa tidligt fra sine Børn, mens jeg gamle Menneske skal blive ved at leve! Den knugende Sorg og Savnet, som Fars alt for tidlige Død efterlod, var jeg alt for lille til fuldtud at forstaa. Da der var gaaet en lille Tid, gled min Barndom igen ind i den vante Gænge; men jeg kunde ikke rigtig forstaa, hvorfor Mor slet ikke mere var glad for, naar jeg sang og traliede som sædvanligt; men Tiden læger jo selv de sværeste Saar, og efterhaanden hørte vi Børn igen vor Moders stille Sang, naar hun færdedes i Huset. Der er et lille Vers, jeg sætter saa stor Pris paa, fordi det minder mig saa meget om Mor. Det lyder:

Syng din Sang, imens du virker flinkt,
fler da synger med;
thi Sang og Arbejde er som Solens Glimt
fuld af stille Fred.

Ja, det var Fred og Tryghed, jeg følte, naar jeg som Barn lyttede til Mors stille Sang, mens hendes Hænder altid var travlt beskæftiget, og mangfoldige af vore skønne Salmer og aandelige Sange har jeg lært paa denne Maade.

Mens vore to Døtre var smaa, var deres Far saa glad for, at de sang saa meget for ham. Inger var en Dag som lille Pige med sin Fader ude med Is til Udsalgene. Da de kørte ned gennem Skoven ved Mausing, lød pludselig Ingers klare Barnestemme med:

I Skovens dybe, stille Ro o. s. v.

Hun sad paa Førersædet hos sin Far og sang den smukke, lille Sang til-ende, og hendes Far fortalte mig senere glad det lille Træk.

Jeg husker ogsaa en Dag, mens Bent og Bodil var Børn. Det var kort før Jul, og jeg var travlt beskæftiget i Køkkenet. Pludselig lød der Sang og Klavermusik fra Stuen, og da jeg gik derind, sad Bent, som da var 12–13 Aar, ved Klaveret og spillede: »Det kimer nu til Julefest,« og Bodil (5½ Aar yngre) stod ved Siden af Klaveret og sang dertil.

Jeg maatte uvilkaarligt tænke paa, at Børnene havde valgt den gode Del, den, at kunne byde Julens Herre Velkommen med deres Sang.

Det er Faders Slægt, jeg her beskæftiger mig med; men jeg kan ikke lade være at udtale Ønsket om, at ogsaa den Arv, vi fik fra vor kære, lille Mor: Hendes aldrig ledige Hænder, hendes Sang og hendes Smil, at ogsaa det maa nedarves i vor Slægt og være med at gøre Livet rigt og lyst for den.

Af Udseende var Far høj og slank som Broder Hans. Mor lille som jeg. Det var intet Under, at Hans i saa høj Grad blev sin Moders Hjerdebarn, ogsaa da han var bleven voksen Mand; thi ikke alene bar han vor kære Fars Navn og Skikkelse, men Hans' Smil og hans smilende Øjne, naar han bøjede sig over Mor, var uimodstaelig, og der er næppe Tvivl om, at han mindede hende om Far.

Efter Fars Død drev Mor selv Gaarden i Middelhede til 1912, da Niels ved sit Giftermaal overtog den mod at yde Aftægt til Mor. Der blev indrettet en Aftægtslejlighed til Mor i Stuehusets vestre Ende, men det blev ikke saa mange Aar, Mor kom til at bo her, for da Niels senere byttede Hjemmet med en større Gaard i Vammen, flyttede Mor med dem, og hun døde hos Hanne og Niels i Rind Møllegaard 1930.

Foruden de 7 Børn, der blev voksne og stiftede Hjem, havde Far og Mor 3 Børn, der døde som smaa, samt en lille, dødfødt Dreng. Jacob var født i 1891 og var, saa vidt jeg ved, et Aars Tid, da han døde. Madsine var født 1894 og blev kun 5 Dage. Den lille Christen (opkaldt efter Farfar) var født 1893 og døde 1898 ved et Ulykkestilfælde. Far havde været i Mosen efter to Læs Tørv og havde to Arbejdsvogne bundet bag efter hinanden. Børnene var til Fødselsdag hos Naboens Børn, og den lille Christen løb sin Fader i Møde. Far tog sig ikke i Agt for, at den lille Purk gik bag ved ham og forsøgte at faa en Køretur paa Stangen af den bagerste Vogn med det Resultat, at han faldt ned, og det tunge Læs gik over ham. Han døde om Natten af indvendige Kvæstelser.

I

Deres Børn:

Lovise Christensen, f. 1882 i Vranum.

Ægtefælle: Thomas Johan Jørgensen Vissing, f. 1878 i Almind.

Thomas Vissing var som ung, da han var forlovet med Lovise, Møllersvend i Rindsholm Mølle. 1902 blev han udnævnt til Sergent ved 8. Batl. i Viborg. Meget dygtig Gymnastiklærer. 1919 søgte og fik han Stillingen som Arrestforvarer i Viborg. Her virkede de begge (Lovise lavede jo Mad til alle Arrestanterne) til 1941, da Tyskerne lagde Beslag paa Arrestbygningens 1. Sal. Thomas Vissing foretrak da at søge sin Afsked, og de købte Huset Ørstedsvvej 30. Her døde Thomas i Maj 1946. Men Lovise bor her stadig.

Deres Børn:

- 1) Elly Vissing, f. 1903 i Viborg.

Ægtefælle: Thorvald Arne Carl Sigvard Møller, f. 1901 i Viborg.
Bogholder ved Statsfængslet i Horsens.

Deres Børn:

- 1) Ib Torben Møller, f. 1927 i Horsens.

Har taget første Del af Hærens Officersskole i København og er gaaet i Gang med anden Del.

Hustru: Jytte Nielsen, f. 1925 i Horsens.

- 2) Bente Møller, f. 1933 i Horsens.

Laboratorieassistent. Tilkommende Ægtefælle: Vagn Jacobsen, f. 1927 i Horsens (Kontormand). Det unge Par skal giftes, saa snart de finder et Sted at bo.

- 2) Helga Vissing, f. 1907 i Viborg.

Ægtefælle: Karl Hahn, f. 1903 i Horsens. Overbetjent i Københavns Politi. Karl Hahn blev interneret af Tyskerne 29. August 1944 til April 1945. Blev ført til Koncentrationslejr i Tyskland (Buchenwalde m. fl.). Sultede og var nede paa Vægt af 50 kg, skønt han er en høj, kraftig Mand, men stod det igennem uden varigt Mén. Nærer intet Had til den menige Tysker, men nok til Nazisystemet.

Ingen Børn.

- 3) Evald Vissing, f. 24. April 1908 i Viborg, død 24. Juli 1908 i Viborg.

- 4) Inger Vissing, f. 1909 i Viborg.

Ægtefælle: Tage Løvschall, f. 1908 i Aarhus.
Disponent i Magasin Roskilde.

Børn:

- 1) Frans Løvschall, f. 1935 i København. Gymnasieelev i Roskilde.

- 2) Lise Løvschall, f. 1937 i København. Mellemskoleelev.

5) Otto Vissing, f. 1918 i Viborg.

Ungkarl. Udlært i Manufaktur hos Crome & Goldschmidt, Viborg.

Har opholdt sig fra 1940 til 1947 i Sydamerika.

Afdelingsleder paa Hattefabrik i København (Modekonge).

II

Anna Marie Christensen, f. 1883 i Middelhede (Rind Sogn).

Ægtefælle: Niels Christen Christensen, f. 1879 i Almind.

Anna Marie blev, kun 18½ Aar gammel, gift med sin Fætter Niels Christen Christensen, og de udvandrede til De forenede Stater.

Se iverdigt deres Børn og Slægt under Afsnittet: Jens Peder Christensens Slægt, Nr. II.

III

Christine Christensen, f. 1885 i Middelhede.

Ægtefælle: Jens Marius Johansen, f. 1888 i Skive.

Cement Mason (Byggefaget), Illinois, USA. Søn af Ledvogter Frederik Johansen og Hustru Kirstine.

Christine rejste 1903 til Amerika for at være en Tid hos sin Søster Anna. Senere tog hun Plads som Husassistent derovre. Hun taalte daarligt Klimaet, og da Far var syg, som hun hjem igen efter 3 Aars Forløb; men 1913 rejste hun igen derover sammen med sin Forlovede, og de blev gift der. Har siden boet i Illinois, altsaa næsten 40 Aar, og har ikke været herhjemme i denne Tid, men da de ingen Børn har, som kan binde dem til USA, haaber vi stadig, at de kommer hjem.

IV

Niels Christensen, f. 1887 i Middelhede, Rind Sogn.

Hustru: Hanne Nielsen, f. 1889 i Sønder Rind.

Niels overtog ved sit Giftermaal 1911 Hjemmet i Middelhede; men byttede det 1917 med Vammen Vestergaard. 1923 solgte han denne og købte Rind Møllegaard. 1932 solgte han denne og købte en mindre Ejendom i Mønsted, hvor de stadig bor.

Deres Børn:

1) Helga Christensen, f. 1913 i Middelhede.

Ægtefælle: Sigvard Jensen, f. 1907 i Mønsted.

Gaardejer og Kalkværksejer i Mønsted.

Børn:

1) Oda Marie Jensen, f. 1934 i Mønsted, Husassistent.

2) Niels Ove Jensen, f. 1939 i Mønsted.

3) Kaj Aage Jensen, f. 1943 i Mønsted.

4) Børge Jensen, f. 1947 i Mønsted.

5) Hanne Margrethe Jensen, f. 1949 i Mønsted.

En lille Søn, Kaj, f. 1937, blev dræbt af en Lastbil 1942.

- 2) Harry Christensen, f. 1919 i Vammen, havde Sukkersyge fra 5 Aars Alderen; men blev en Tid saa rask, at han blev udlært Cykelmekaniker og fortsatte i sin Læreplads i Viborg. Kort efter forværredes Sygdommen igen, og han døde paa Sanatorium 1944.

V

Betty Christensen, f. 1889 i Middelhede.

Ægtefælle: Peder Andersen Gundlund, f. 1893 i Elsborg.

Peder Gundlund overtog 1919 Barndomshjemmet i Elsborg efter sin Fader. Satte det i fin Stand, saa det blev en lille Mønstergaard, og solgte den 1950 for en stor Pris. Købte derefter en lille Bungalow i Rødkjærsbro, da Bettys Helbred i mange Aar har været daarligt.

Børn:

- 1) Ninna Christensen Gundlund, f. 1916 i Middelhede.
Servitrice, København.
- 2) Christen Gundlund, f. 1920 i Elsborg, Mejerist.
Hustru: Anna Vestermann, f. 1928 i Thyholm.
Bopæl: Frørup Steppinge, Sønderjylland.
Ingen Børn.
- 3) Hans Peter Gundlund, f. 1922 i Elsborg, Landmand.
Hustru: Karen Nielsen, f. 1924 i Mønsted.
Købte 1947 en Gaard i Hornskov.
Ingen Børn.
- 4) Otto Gundlund, f. 1924 i Elsborg. Mekaniker, Silkeborg.
Hustru: Stinne Christiansen, f. 1923 i Elsborg.
Ingen Børn.
- 5) Aage Gundlund, f. 1926 i Elsborg, Landmand.
Hustru: Gunhild Schmidt Poulsen, f. 1930 i Brandstrup.
En Statsejendom paa Skaungaards Mark.
Børn:
Inge Maria Gundlund, f. 1951, Skaungaards Mark,
Vindum Kommune.
- 6) Carl Ove Gundlund, f. 1929 i Elsborg, død som spæd.
- 7) Karen Bodil Gundlund, f. 1931 i Elsborg, Telefondame.

VI

Hans Jacob Christensen, f. 1895 i Middelhede.

Hustru: Emma Akselsen, f. 1897 i Vammen.

De købte 1921 en lille Ejendom i Vammen, men byttede den 1930 med en større (17 Tdr. Land) i Øris pr. Hobro.

Børn:

- 1) Elly Christensen, f. 1922 i Vammen.
Ægtefælle: Gunnar Madsen, Hersom, f. 1917. Bebor eget Hus i Vammen.
- 2) Svend Aage Christensen, f. 1924 i Vammen.
Hustru: Anna Elise Kristensen, født 1927 i Nørre Damm, Skals Sogn.
Efter Forældrenes Død opfødt hos sin Moster, Lærerinde Frk. Karen Laustsen, Rødding.
Købte 1950 en Gaard i Ulbjerg paa 43 Tdr. Land. Byttede Aaret efter 2 Tdr. Land Eng og fik i Stedet 20 Tdr. Land uopdyrket Hede, som før var lejet til Gaarden.
Datter:
Karin Solvejg Christensen, f. 1951 i Ulbjerg.
- 3) Erling Christensen, f. 1933 i Øris, Hersom, Landmand, med særlig Lyst til Jagt og Fiskeri, hvad Barndomshjemmet ved Øris Sø med Bakkerne og Beplantningen giver rig Næring for. Ogsaa Svend Aage var ivrig Jæger, mens han færdedes derhjemme.

VII

Agnes Christensen, f. 1899 i Middelhede.

Ægtefælle: Otto Christian Jensen Vammen, f. 1895 i Brandstrup, Vindum Kommune.

Mejerist, fra Maj 1926 Mejeribestyrer Sinding Mejeri ved Skægkær (Silkeborgegnen).

Vi blev viet i Vammen Kirke 1921, men først 1926 kom den saa stærkt eftertragtede Mejeribestyrerstilling. Det var 13. Gang, Otto var indstillet til en Bestyrerplads. Til Gengæld var det saa ogsaa den bedste af samtlige 13. Da vi for kort Tid siden havde 25 Aars Jubilæum og i den Anledning blev fejret af vore Leverandører, sagde vor gamle Formand til Forsamlingen: »Syng, Et jævnt og muntert virksomt Liv paa Jord, den passer paa de to«. Og vi gav ham stiltiende Ret; thi netop saadan synes vi selv, at vort Liv her har formet sig.

Vore Børn:

- 1) Børge Vammen, f. 1922 i Møllerup (Ørum Kommune), Kontorassistent.
Hustru: Anna Asbjørn Jørgensen, f. 1926 i Balle.

Søn:

Asbjørn Vammen, f. 1948 i Silkeborg.

Børge Vammen tog Realeksamen fra Kjellerup 1938, blev udsat for et Ulykkestilfælde paa Serup Mejeri, hvor han var i Lære 1939. Derefter højere Handelseksamen fra Aarhus 1942. Ansat paa Silkeborg Maskinfabrik (Mejerimaskiner til Ind- og Udland), hvor han stadig virker som Assistent i Ordreafdelingen. Ejer og bebor Helmsvej 28, Silkeborg.

- 2) Knud Vammen, f. 1925 i Rødkjærsgade (Elsborg Kommune).
Mejerist, Gamby, Fyn.
Hustru: Inga Pedersen, f. 1925 i Hammel.
Ingen Børn.

Knud havde fra lille Dreng en udpræget Lyst og Interesse for Mejeriet og ønskede absolut at blive Mejerist som sin Far.

Knud Vammen blev som ganske ung gift med Inger Almind Christensen, f. 1926 i Sejling.

Deres Søn:

Preben Vammen, f. 1945 i Sejling.

Ægteskabet blev opløst, og Knud giftede sig senere med Inga Pedersen.

- 3) Inger Vammen, f. 1927 i Sinding.
Ægtefælle: Børge Anholm, f. 1925 i Svostrup Sogn.
Inger maatte (trods udmærkede Anlæg for Skolen) opgive sin Skolegang i Kjellerup paa Halvvejen, da Krigen kom med dens daarlige Trafikforhold. Hun blev saa uddannet til Husgerning. 1948 giftede hun sig med Børge Anholm fra Grauballe, og de købte en mindre Landejendom paa Voel Østermark.

Søn:

Frank Anholm, f. 1950 i Voel.

- 4) Bent Vammen, f. 1932 i Sinding, Mejerist.
Da Bent voksede op i Krigsaarene, kom han ikke, som alle sine Søskende, paa Realskole; men tog i Stedet gennem flere Aar Plads hos en Landmand i Nærheden af sit Hjem. Senere søgte han at dygtiggøre sig paa anden Maade (Efterskole, Handelsskole o. l.), men ogsaa han kunde ikke tænke sig anden Livsstilling end sin Faders. 1. Maj 1952 udlært Mejerist, Alken Mejeri, Skanderborg.
- 5) Bodil Marie Vammen, f. 1937 i Sinding. Realskoleelev, Kjellerup.

CHRISTIANS SLÆGT, KIRKEBÆK

Niels Christian Christensen, f. 1857 i Vranum, død 1914, og Hustru Frederikke Nielsen, Finderup, f. 1859, død 1932.

Da Christian og Rikke skulde giftes og i den Anledning var med deres Forældre ude at se paa forskellige Gaarde og Ejendomme, var der mellem unge og ældre delte Meninger om, hvad der ville være bedst. Forældrene var mest stemt for en lille Vinkel-Ejendom paa Kirkebæk Mark med tilhørende 32 Tdr. Land; men Rikke og Christian var jo unge og syntes, at de nok kunde magte noget større og bedre. De var jo ogsaa begge fra deres Hjem vant til større Forhold. Maaske var deres Ungdom netop en medvirkende Aarsag til Forældrenes mere forsigtige Indstilling; men det forstaa man jo bedst, naar man bliver lidt ældre. I hvert Fald føjede de Forældrene, og Ejendommen i Kirkebæk blev købt, og her begyndte det unge Par deres Virke. Først byggede de til Ejendommen fra begge Ender, saa der blev mere Plads baade i Stuehus og Stald, senere byggede de en stor Lade. I flere Aar kørte de en Mælketur til Fiskbæk Mejeri og havde saa nogen af de voksne Børn hjemme til Hjælp, og da Jakob og Marie en Tid var hjemme, gik de om Eftermiddagen i Tørvemosen for at tjene en Ekstraskilling. Christian var i de senere Aar stærkt plaget af Gigt; men var alligevel en glad og livlig Mand. Han var altid sine Børn en god Fader, og da han maatte lade sig indlægge paa Sygehuset til Operation for en Svulst, tog han først en hjertelig og gribende Afsked med Hustru og Børn. Hans Kræfter slog ikke til overfor Sygdommen, og han døde efter Operationen, kun 57 Aar gammel. I 18 Aar var Rikke nu Enke, indtil hun blev angrebet af Lungebetændelse, og skønt hun blev plejet af sin Datter Oline, som da var Sygeplejerske, var al god Pleje dog forgæves, og hun sov stille ind, 73 Aar gammel.

Deres Børn:

- 1) Marie Christensen, f. 1879, døde som 13-aarig.
- 2) Niels Christensen.
- 3) Christen Christensen.
- 4) Søren Christian Christensen.
- 5) Carl Marinus Christensen.
- 6) Jacob Christensen.
- 7) Larsine Christensen, f. 1890, døde som 16-aarig.
- 8) Marie Christensen, f. 1892, døde ca. 1/2 Aar gammel.
- 9) Marie Christensen.
- 10) Christian Frederik Christensen.
- 11) Christine Christensen.

- 12) Thomine Christensen.
- 13) Oline Christensen.
- 14) Anton Christensen.

I

Niels Christensen, Kirkebæk, f. 1880, og Hustru Ane Marie Nielsen, Vammen, f. 1883.

Niels Christensen var i nogle Aar Landpost i Vammen, blev derefter forflyttet til Skals, hvor han virkede som Postbud i 30 Aar. Derefter købte han og hans Hustru en Legetøjsforretning i Aalestrup, som de stadig driver.

Deres Børn:

- 1) Christian Frederik Christensen, f. 1905, Mejeribestyrer i Blære fra 1935.
Hustru: Nanna Jensen, Haubro, f. 1911.

Deres Barn:

Erik Christensen, f. 1937.

- 2) Rasmus Christensen, f. 1907, Smedemester, Roum pr. Møldrup.
Hustru: Otilie Henriksen, Thestrup, f. 1909.

Deres Børn:

- 1) Henning Christensen, f. 1931.
- 2) Anne Mette Christensen, f. 1934.

- 3) Marius Christensen, f. 1910, Murer.
Hustru: Anna Christiansen, Batum, f. 1910.

Børn:

- 1) Ester Pedersen, f. 1929.
- 2) Elinor Christensen, f. 1942.

Marius Christensen og hans Hustru udvandrede til Canada i 1951.

- 4) Sigurd Christensen, f. 1912, Landpost, Skals.
Hustru: Gerda Stisen, Nørre Rind, f. 1918.

Barn:

Niels Christensen, f. 1937.

- 5) Valdemar Christensen, f. 1915, en Ejendom, ca. 28 Tdr. Land, i Thestrup ved Aalestrup.
Hustru: Astrid Skamris, Thestrup, f. 1911.

Barn:

Nancy Christensen, f. 1937.

- 6) Karen Christensen, Skals, f. 1917.
Ægtefælle: Thorvald Christensen, f. 1912, Pederstræde, Viborg, Tømrer.

Børn:

- 1) Grethe Christensen, f. 1940.
- 2) Lis Christensen, f. 1943.

- 7) Ejner Christensen, f. 1923, Fotograf, Aalestrup.
Hustru: Ruth Stenfeldt, Hadsund, f. 1930.

II

Christen Christensen, Kirkebæk, f. 1882, og Hustru Marie Pedersen, Thorup, f. 1886. 1909 byggede Christen Christensen en lille Ejendom med Smedie i Fastrup ved Vammen. 1916 solgte de denne og købte Jens Marcussens Gaard i Fastrup, ca. 50 Tdr. Land, som de drev til 1942, da de overlod den til en Søn og selv købte en lille Ejendom paa 10 Tdr. Land ved Siden af. 1950 solgte de ogsaa denne og købte et Hus ved Vammen Kirke.

Deres Børn:

- 1) Arne Christensen, f. 1911, Landmand, Fastrup, har en Ejendom, ca. 20 Tdr. Land, købt 1939.
Hustru: Astrid Thomasen, Vammen, f. 1914.

Børn:

- 1) Niels Jørgen Christensen, f. 1940.
 - 2) Inge Elisabeth Christensen, f. 1943.
 - 3) Christian Christensen, f. 1945.
- 2) Christian Frederik Christensen, f. 1912, Ungkarl, Maskinarbejder, Bjerringbro.
- 3) Niels Vilhelm Christensen, f. 1914, Gaardejer i Barndomshjemmet i Fastrup.
Hustru: Sigrid Olsen, Kvols, f. 1914.

Børn:

- 1) Ole Christensen, f. 1943.
- 2) Inger Marie Christensen, f. 1951.

III

Søren Christian Christensen, Kirkebæk, f. 1884, og Hustru Catrine Pedersen, Romlund, f. 1885.

1908 købte Søren Christian og Catrine Ejendommen »Krathus« i Romlund Sogn. Der var 34 Tdr. Land til; men Bygningerne var daarlige, og det meste af Jorden laa uopdyrket hen, saa det blev et haardt Slid, der ventede det unge Par; men Søren Christian byggede og dyrkede Jorden op. Senere købte han 9 Tdr. Land Skov til, saa den før saa uanseelige Ejendom efterhaanden blev til en pæn, lille Gaard, som de overlod til deres yngste Søn, mens de selv fik indrettet en Aftægtsbolig i den ene Ende af Stuehuset, og her har de nu den Glæde at se deres kvikke Børnebørn vokse op omkring sig.

Deres Børn:

- 1) Helga Christensen, f. 1909.
Ægtefælle: Peder Macenhauer, f. 1905, Savskærer, Raunstrup.

Deres Børn:

- 1) Irene Macenhauer, f. 1933.
 - 2) Anne Margrethe Macenhauer, f. 1935.
 - 3) Svend Aage Macenhauer, f. 1941.
 - 4) Poul Henning Macenhauer, f. 1943.
- 2) Niels Christian Christensen, f. 1910.
Hustru: Johanne Madsen, Fusager, f. 1910.
(Søster til Aase Madsen).

Deres Børn:

- 1) Tove Christensen, f. 1933.
 - 2) Søren Christensen, f. 1937.
 - 3) Erna Christensen, f. 1941.
 - 4) Viggo Christensen, f. 1944.
- 3) Peder Christensen, f. 1914, Gaardejer, Mønsted.
Hustru: Petra Christoffersen, Sparkjær, f. 1911.

Børn:

- 1) Edith Christensen, f. 1938.
 - 2) Kaj Christensen, f. 1944.
 - 3) Sonja Christensen, f. 1948.
- 4) Ingvard Christensen, f. 1917, Gaardejer, »Krathus«, Romlund.
Hustru: Aase Madsen, Fusager, f. 1919.
(Søster til Johanne Madsen).

Deres Børn:

- 1) Christen Christensen, f. 1940.
- 2) Søren Carl Christensen, f. 1946.
- 3) Ester Christensen, f. 1949.

III

Carl Marinus Christensen, Kirkebæk, f. 1886, og Hustru Christine Pedersen, Ingstrup.

Christine og Marinus begyndte med en lille Ejendom i Fastrup paa 9 Tdr. Land; men de udvidede stadig Bedriften, saa det efterhaanden blev til en Gaard paa 64 Tdr. Land. 1939 solgte Marinus 20 Tdr. Land til sin Broder Christens Søn, og i 1948 afstod de Gaarden til en Datter og Svigersøn og købte selv et Hus i Vammen By. Marius var i en Aarrække Sogne- raadsformand og har haft mange Tillidshverv. Død 1952.

Deres Børn:

- 1) Christine Christensen, f. 1911, Vammen.
Ægtefælle: Carl Andersen, Murerarbejdsmand, Vammen.

Børn:

- 1) Gunnar Christensen, f. 1934, Tømrerlærling.
- 2) Grethe Andersen, f. 1943.
- 3) Tove Andersen, f. 1946.

- 2) Niels Christian Christensen, f. 1913, Vammen. Medhjælper: Tjele Hedegaard.
 Hustru: Birthe Møller, Ørum, f. 1916.
 Børn:
 1) Lissy Christensen, f. 1939.
 2) Villy Christensen, f. 1942. } Tvillinger.
 3) Ester Christensen, f. 1942. }
 4) Dagny Christensen, f. 1944.
- 3) Peder Christensen, f. 1915, Brunkulsarbejder, Resen.
 Hustru: Selma Gregersen, Faardal, f. 1913.
 Børn:
 1) Svend Erik Christensen, f. 1945.
 2) Bjarne Christensen, f. 1949.
- 4) Anna Christensen, f. 1917 i Vammen.
 Ægtefælle: Aage Nielsen, f. 1912, Vejmænd, Lindum.
 Børn:
 1) Ivan Nielsen, f. 1938.
 2) Benny Nielsen, f. 1939.
 3) Bodil Nielsen, f. 1945.
- 5) Marie Christensen, f. 1922 i Vammen.
 Ægtefælle: Ove Vürtz, f. 1921, Lillebilvognmand, Vammen.
 Børn:
 1) Eigild Vürtz, f. 1945.
 2) Sonja Vürtz, f. 1950.
- 6) Karen Christensen, f. 1922 i Vammen.
 Ægtefælle: Christian Holmgaard, f. 1920, Gaardejer, Fastrup.
 Børn:
 1) Inger Holmgaard, f. 1948.
 2) Erling Holmgaard, f. 1950.
- 7) Carl Christensen, f. 1924 i Vammen, Landbrugsmedhjælper i Thorup, ugift.

V.

Jacob Christensen, f. 1888 i Kirkebæk, og Hustru Jensine Christensen, f. 1893 i Romlund.

De købte 1910 en Ejendom paa ca. 20 Tdr. Land mager Jord ved Bjerres Næs efter Rindsholm. 1918 solgte de den og købte »Anelyst«, Viborg Vestermark. 1925 købte de Gaarden »Christiansminde« med tilhørende 80 Tdr. Land paa Viborg Vestermark. Jacob siger, han har været nødt til at købe noget større engang imellem, for efterhaanden, som Børneflokket voksede, var han nødt til at skaffe mere Plads. Nu tror jeg sikkert, at Jacob og Jensine har Plads nok til baade deres Børn og Børnebørn.

Børn:

- 1) Elna Christine Christensen, f. 1912.
Ægtefælle: Ejner Sougaard, f. 1904, Gaardejer, Haderup.
Deres Børn:
 - 1) Henning Sougaard, f. 1933, Snedkerlærling.
 - 2) Maja Sougaard, f. 1942.Ejner Sougaard døde 1942, kun 38 Aar gammel, og Elna og hendes Børn har nu fundet et Hjem hos hendes Forældre paa »Christiansminde«.
- 2) Ninna Frederikke Christensen, f. 1913.
Ægtefælle: Ejner Jacobsen, f. 1903, Gaardejer, »Frydendal«, Viborg Vestermark.
Børn:
 - 1) Erling Jacobsen, f. 1943.
 - 2) Irma Jacobsen, f. 1945.
 - 3) Lillian Jacobsen, f. 1946.
 - 4) Anny Jacobsen, f. 1948.Tvillingerne Gudrun og Ivan, f. 1951.
- 3) Ingrid Marie Christensen, f. 1915.
Ægtefælle: Christian Jørgensen, f. 1915, Gaardejer, »Solvang«, Viborg Vestermark.
Børn:
 - 1) Eivind Jørgensen, f. 1933, Landbrugsmedhjælper.
 - 2) Finn Jørgensen, f. 1949.
- 4) Carla Christensen, f. 1918.
Ægtefælle: Martin Krogh, f. 1900, Gaardejer, Viborg Vestermark.
Børn:
 - 1) Poula Gunhild Krogh, f. 1936.
 - 2) Birthe Krogh, f. 1942.
- 5) Sigfred Christensen, f. 1919, Gaardejer i sin Moders Fødehjem i Romlund, Ungkarl.
- 6) Dagny Christensen, f. 1921, d. 1946.
Ægtefælle: Jens Peder Nielsen, f. 1918, Gaardejer, Romlund.
Dagny døde efter en Operation 1946, kun 25 Aar gammel.
Børn:
 - 1) Arne Nielsen, f. 1942.
 - 2) Jens Evald Nielsen, f. 1943.
 - 3) Jacob Nielsen, f. 1945.
- 7) Edith Christensen, f. 1927, Ekspeditrice, Viborg.
- 8) Gunner Christensen, f. 1930, Medhjælper hos sin Far.
- 9) Kitty Christensen, f. 1933, Hushjælp for sin Mor. Hendes Hobby er at køre sin Faders Traktor. (En rask Beskæftigelse for en kvik Pige).

VI

Ane Marie Christensen, f. 1894 i Kirkebæk, gift med Anton Mikkelsen, f. i Kølsten 1884, d. 1941.

De overtog Anton Mikkelsens Hjem i Kølsten, en Ejendom paa ca. 18 Tdr. Land. Senere solgte de den og flyttede en Del. Omkring 1924 ejede de en Tid Hersomgaard, men solgte den igen og købte senere en Ejendom i Lille Nørlund, hvor Anton Mikkelsen døde. Det var en stor Børneflokk, de fødte op, og naar nogen talte til Anton Mikkelsen om de mange Børn, sagde han: Man skal jo lægge Flid paa een Ting. Og han havde jo altsaa valgt at faa Dusinet fuldt. Efter sin Mands Død flyttede Marie til Ikast og boede der nogle Aar sammen med nogle af Børnene, som var beskæftiget der. Senere giftede hun sig med Gaardejer Peder Nielsen (Thøgersen), Gaardsdal, Raunstrup, f. 1890.

Maries Børn:

- 1) Frida Henrikke Mikkelsen, f. 1913.
Ægtefælle: Osvald Pedersen, f. 1917, Arbejdsmand og Musiker, Ejstrupholm.

Deres Børn:

- 1) Lilly Margrethe Pedersen, f. 1936, Husassistent.
 - 2) Inger Marie Pedersen, f. 1938.
 - 3) Verner Andreas Pedersen, f. 1942.
 - 4) Leo Aksel Pedersen, f. 1943.
 - 5) Alex Anton Pedersen, f. 1945.
 - 6) Erna Elvira Pedersen, f. 1947.
 - 7) Else Pedersen, f. 1949.
 - 8) Nanny Agnethe Pedersen, f. 1950.
- 2) Anders Mikkelsen, f. 1914 i Vorde Sogn, Fodermester.
Hustru: Mathilde Oline Jacobsen, f. i Nr. Snede 1920.

Deres Barn:

Anny Birthe Mikkelsen, f. i Thyregod Sogn 1944.

- 3) Agnethe Elvira Mikkelsen, f. 1916.
Ægtefælle: Villy Helmuth Møller, f. 1917.
Maskinsmed, Ikast. Dræbt af Tyskerne 1944.

Deres Barn:

Bente Møller, f. 1943.

- 4) Nielsine Christine Mikkelsen, f. 1918.
Ægtefælle: Mads Larsen, f. 1919. Politibetjent, Jærup.
Ingen Børn.

- 5) Dagmar Mikkelsen, f. 1919.
 Ægtefælle: Henry Mikkelsen, f. 1918. Chauffør i Viborg.
 Børn:
 • 1) Tove Mikkelsen, f. 1942.
 2) Elvira Mikkelsen, f. 1944.
 3) Erling Mikkelsen, f. 1946.
 4) Ole Mikkelsen, f. 1950.
- 6) Signe Mikkelsen, f. 1920.
 Ægtefælle: Niels Flaskager, f. 1915. De ejer en Ejendom i Faurholt.
 Børn:
 1) Erna Flaskager, f. 1947.
 2) Elin Flaskager, f. 1949.
- 7) Erna Elvira Mikkelsen, f. 1922.
 Ægtefælle: Villy Hansen, f. 1920. Musiker og Fabrikant, Ejstrupholm.
 Erna døde 1945, og der var ingen Børn i Ægteskabet.
- 8) Gudrun Oline Mikkelsen, f. 1924.
 Ægtefælle: Jørgen Balle, f. 1923. Væver, Ikast.
- 9) Niels Christian Mikkelsen, f. 1927. Fabriksarbejder, Herning.
- 10) Alma Mikkelsen, f. 1929, Fabriksarbejderske, Ikast.
- 11) Ejler Mikkelsen, f. 1931, Fabriksarbejder, Ikast.
- 12) Else Mikkelsen, f. 1932.
 Ægtefælle: Leo Nørgaard, f. 1930, Slagter, Ikast.
 Børn:
 Varny Nørgaard, f. 1951.

VII

Christian Frederik Christensen, f. 1896 i Kirkebæk. Hustru: Marie Thougard, f. 1896 i Loldrup, Graabrødre Landsogn.

Købte 1922 en Gaard, ca. 40 Tdr. Land, i Hørrup ved Bjerregrav. 1926 solgte de den og købte en Gaard i Kistrup ved Viborg, ca. 60 Tdr. Land, hvor de stadig bor.

Børn:

- 1) Kjeld Christensen, f. 1924 i Bjerregrav.
 Hustru: Edel Pults, f. 1927 i Tornum ved Linstrup, Sønderjylland.
 De opholder sig foreløbig paa Hustruens Fædrengaard i Sønderjylland.
 Ingen Børn.
- 2) Agner Christensen, f. 1926.
 Hustru: Anna Larsen, Sødal, Rødding, f. 1926.
 Ejer en Ejendom, ca. 20 Tdr. Land, Trekroner, Ørum, Sønderlyng.
 Børn:
 Bente Christensen, f. 1951.

- 3) Majner Christensen, f. 1928, Landmand.
- 4) Henry Christensen, f. 1931, Mejerist.
- 5) Gunnar Christensen, f. 1939.

VIII

Christine Christensen, f. 1898 i Kirkebæk. Ægtefælle: Martin Pedersen, Kirkebæk, f. 1894, d. 1949.

De købte 1921 en Ejendom paa Kirkebæk Mark, som de drev til 1946, da de solgte den og flyttede til et nyt Hus i Kirkebæk By. Her døde Martin Pedersen faa Aar efter. Christine er nu Syerske og ejer stadig Huset i Kirkebæk.

Børn:

- 1) Svenning Mandrup Pedersen, f. 1928 i Kirkebæk, Kontrolassistent.
- 2) Ester Pedersen, f. 1933 i Kirkebæk, Syerske.
Ægtefælle: Gunnar Bach, Fusager, Chauffør.
- 3) Elisabeth Frederikke Pedersen, f. 1939 i Kirkebæk.

VIII

Thomine Christensen, f. 1900 i Kirkebæk.

Ægtefælle: Thorvald Svendsen, f. 1899 i Fallesgaarde.

Gaardejer i Fallesgaarde, en Gaard, ca. 40 Tdr. Land, fra 1933.

Børn:

- 1) Christian Svendsen, f. 1937 i Fallesgaarde, Dollerup Sogn.
- 2) Hanne Svendsen, f. 1940 i Fallesgaarde.

X

Oline Christensen, f. 1902 i Kirkebæk, uddannet som Sygeplejerske.

Ægtefælle: Oluf Søggaard Rasmussen, f. 1906, Radioforhandler, Sorring.

Børn:

- 1) Niels Søggaard Rasmussen, f. 1937 i Sorring.
Skoleelev paa »Kornmod«, Silkeborg.
- 2) Ejner Søggaard Rasmussen, f. 1939 i Sorring.
- 3) Viggo Søggaard Rasmussen, f. 1943 i Sorring.

XI

Anton Christensen, f. 1905 i Kirkebæk.

Hustru: Metha Christensen, f. 1912 i Viborg.

Landmand. Ejer Barndomshjemmet i Kirkebæk.

Børn:

- 1) Niels Christensen, f. 1941 i Kirkebæk.
- 2) Vagn Christensen, f. 1943 i Kirkebæk.
- 3) Elly Christensen, f. 1945 i Kirkebæk.
- 4) Aage Christensen, f. 1950 i Kirkebæk.

JENS PETER CHRISTENSENS SLÆGT

Jens Peter Christensen, f. 1859 i Vranum, Almind Sogn, død 1911.

Hustru: Karen Marie Christensen, f. 1854, d. 1894.

Jens Peter Christensen og hans Hustru fik ved deres Giftemaal en Ejendom i Almind, og der voksede deres syv Sønner op; men det blev ikke nogen særlig lang Tid, de fik Lov at leve sammen, da Karen Marie døde allerede, da hun var 40 Aar.

Jens Christensen indgik senere et nyt Ægteskab med Marie Boye fra Almind.

Der var ingen Børn i dette Ægteskab, men hans Sønner kunde ikke rigtig forsone sig med Tanken om at se en anden i deres Moders Sted, og de udvandrede efterhaanden alle til De forenede Stater, idet de ældre, naar de havde været derovre nogle Aar, kom hjem paa Besøg og tog en yngre med sig derover — indtil de efterhaanden var der alle syv.

Jens Christensen solgte Ejendommen i Almind og flyttede til Frausing, senere købte han en Vognmandsforretning i Silkeborg (der boede han omkring 1910).

De ligger begravet paa Almind Kirkegaard (ligesom jo ogsaa Jens Christensens Forældre og en stor Del af hans Søskende).

Da Jens Christensens Kiste i 1911 blev sænket i Graven, blev der overrakt Graveren en Konvolut med Anmodning om, at den maatte komme med ham i Graven. Hvad det var, vides ikke; man gættede paa, om det muligvis var et Billede af hans første Hustru.

Deres Børn.

I.

Jacob Christen Christensen, f. 1877 i Almind.

Hustru: Sørine Sørensen, f. 1880.

Deres Børn:

- 1) Clarens M. Christensen, f. 1904. Arbejder.

Hustru: Bernisse.

Deres Datter:

Sirly.

- 2) Christie P. Christensen, f. 1907. Farmer.

Han er gift og har 3—4 Børn. Hans Hustrus og Børns Navne kender jeg ikke.

- 3) Pearl Jakobine Kehrli, f. 1909.
Hendes Mand: Gilbert Kehrli. Fabrikarbejder.
- 4) Irving C. Christensen, f. 1911. Farmer.
Hustru: Ealis Spinks.
De har en Søn.
- 5) Emma M. Samie, f. 1913.
Hendes Mand: Jhan Samie. Mekkaing Mester.
- 6) Evelyn, gift Spinks, f. 1915.
Hendes Mand: Kennet Spinks. Farmer.
De har en Datter.
- 7) Reno J. Ires, f. 1917.
Hendes Mand: Emmerson Ires, Automobilmekaniker.
De har to Døtre.
- 8) Raymond Jacob Christensen, f. 1919.
Døde 1945 under den anden Verdenskrig. (Saa vidt jeg husker, var han Flyver).

II.

Niels Christen Christensen, f. 1879 i Almind.

Hustru: Anna Marie Christensen, f. 1883 i Middelhede.

Niels Christen Christensen og hans Hustru var Børn af Brødrene Jens Peter Christensen og Hans Peter Christensen. De var, som deres Fædre, begge døbt i Almind Kirke, og der blev de ogsaa viet d. 18. Marts 1902.

Christen Christensen havde været en Tur i Amerika og havde der en Farm sammen med en Broder. Han kom hjem paa Besøg og forelskede sig i sin Kusine, Anna. Far og Mor var ikke alt for begejstret, da Christen jo vilde til Amerika igen, og min Søster, Anna, var kun atten Aar. Men Christen blev hjemme et halvt Aars Tid, og saa blev de gift og kom med hinanden paa Rejsen. Saa vidt jeg ved, købte Christen Broderens Part af Farmen, da de kom derover, saa han nu var alene om den, og Broderen rejste saa hjem til Danmark paa Besøg og tog en yngre Broder med sig derover.

Da Anna et Aars Tid senere ventede en Baby, rejste Søster Christine derover for at være hos hende.

Sommeren 1925 var Anna hjemme i Danmark sammen med Dansk-Amerikanerne, som kommer til Rebild-Festen —, for at Anna kunde se sin Moder endnu en Gang og besøge sine Søskende. Christens Forældre

var jo paa dette Tidspunkt begge døde, og han vilde derfor hellere blive hos deres Børn og Farmen imedens. Den 18. Marts i Aar fejrede de deres Guldbryllup i Amerika. De har 5 Børn, 12 Børnebørn og 2 Oldebørn.

De har i alle de forløbne 50 Aar drevet Farm i Amerika, de sidste 40 Aar den, de har nu.

Deres fem Børn er:

- 1) Carrie Marie Christensen, f. 1903 i Antioch, Ill.
Ægtefælle: Thorvald Mouritsen, f. 1899 i Herning, Danmark, Painter and paperhanger (Maler og Dekorator).

Deres Børn:

- 1) Thorvald Edgar Mouritsen, f. 1926 i Vaukegan, Illinois.
Stilling: Mechanical Ingeneer.
 - 2) Barbara Mouritsen, f. 1928 i Vaukegan, Illinois. Stastical Clerk.
 - 3) Robert John Mouritsen, f. 1941 i Vaukegan, Illinois. Schoolboy.
- 2) Einar Valter Christensen, f. 1904 i Antioch, Illinois. Truck Driver.
Hustru: Edith Cleveland, f. 1915 i Kenocha, Visconsin.

Deres Børn:

- 1) Judith Ann Christensen, f. 1946 i Kenocha, Visconsin.
 - 2) Ellen Marie Christensen, f. 21. Marts 1948 i Waukegan, Illinois, død 28. April 1948.
 - 3) Donald James Christensen, f. 1950 i Vaukegan, Illinois.
 - 4) Jean Marie Christensen, f. 1951 i Vaukegan, Illinois.
- 3) Elly Christensen, f. 1906 i Millburn.
Ægtefælle: Hans Christensen, f. 1891 i Ikast Sogn, Danmark.
Stilling: Malermester.

Deres Børn:

- 1) Anna Kathrine Christensen, f. 1926 i Waukegan, Illinois.
Ægtefælle: Henry Chestraugh Jucik, f. 1924 i Waukegan, Illinois.
Pilot for Eastern Airline.

Deres Børn:

- Richard Henry Jucik, f. 1948 i Halton.
- Beverly Ann Jucik, f. 1951 i Miami.

Ellys Søn:

- 2) Raymond Hans Christensen, Korporal i USA Army, Airborn Eingser.
- 4) Harold Peter Christensen, født 1909 i Antioch, Illinois. Farmer samme Sted. Ungkarl.

- 5) Clara Christine Christensen, f. 1913 i Antioch, Illinois.
Ægtefælle: Dixon Talbot Væse, f. 1910 i Gurnee, Illinois.

Deres Børn:

- 1) Eileanor Susan Væse, f. 1934 i Antioch, Illinois.
- 2) Theresa Jean Væse, f. 1936 i Albany, Oregon.
- 3) Robert Dixon Væse, f. 1937 i Albany, Oregon.
- 4) Karen Georgia Væse, f. 1939 i Albany, Oregon.

De er Farmere.

III.

Anton Marius Christensen, f. 1881 i Almind.

Skræddermester i U. S. A.

Hustru: Maren Petersen, f. 1878 i Frausing, Hinge Sogn (Jylland).

Anton Christensen udvandrede som ung Mand til Amerika, men kom nogle Aar senere hjem til Danmark og hentede sig en Hustru. (Jeg husker dunkelt et Besøg, jeg sammen med mine Forældre foretog i Nisset Forsamlingshus, og jeg husker om min Fætter Anton, at han og hans Hustru var Hovedpersonerne i Selskabet; men om det var deres Bryllupsdag eller et senere Besøg, før de afrejste til Amerika, er ikke rigtig blevet fæstet i min Erindring.)

(Dengang tænkte jeg jo ikke paa, at jeg selv skulde faa mit Hjem i den samme Egn.)

Deres Børn:

- 1) Egon Henry Christensen, f. 1907 i Antioch, Illinois, Møbelsnedker.
- 2) Viola Christensen, f. 1908 i Antioch, Illinois. Stilling: Ast Manager (Butik).
- 3) Homer Lyb Christensen, f. 1915 i Antioch, Illinois. Stilling: Book keeper (Kontor-Mand).

IV.

Magnus Knud Carl Christensen, f. 1884 i Almind.

Hustru: Sørine Knudsen, f. i Frausing, Hinge Sogn.

Søn:

Holger Christensen, f. 1912.

Magnus og hans Søn arbejder begge ved Jernbanen.

(Ogsaa min Fætter Magnus husker jeg, da han, mens jeg var Barn, kom hjem fra Amerika for at hente sig en dansk Hustru. Hans Hustru husker jeg derimod ikke, og jeg ved forøvrigt ikke noget om dem.)

V.

Emil Julius Christensen, født 1886 i Almind.

Farmer, Visconsin, U. S. A.

Hustru: Margrethe Andersen, f. 1884 i Jylland, døde 1944 i U. S. A.

Deres Børn:

- 1) Lee Christensen, f. 1914 i Rasekrans, Ill. Stilling: Cement Contractor.
- 2) Wenright Christensen, f. 1916 i Rasekrans, Ill. Farmer.

VI.

Christian Johannes Christensen, f. 1889 i Almind, død 1906 i Illinois, U. S. A., efter et Ulykkestilfælde.

Christian udvandrede som ganske ung og tog Plads hos sin Broder, Christen Christensen.

En Hest sparkede ham i Hovedet og knuste hans Hjerneskal. Der var ved hans Begravelse seks Brødre til at bære den syvende til Graven — et Særsyn i et fremmed Land.

VII.

Marius Drejgaard Christensen, f. 1891 i Almind, udvandrede som sine Brødre til De forenede Stater, levede i Storbyen New York. Jeg ved ikke, om han er der endnu, og om han har giftet sig.

Dette Afsnit, der omhandler mine Fættre i Amerika og deres Familier, er mangelfuldt, da det ikke har været mig muligt at skaffe saa fyldige Oplysninger til dette som til de øvrige.

STINES SLÆGT, HVAM

Else Kirstine Christensen, f. 1860 i Vranum, Almind Sogn, død 1936 i Hvam.

Ægtefælle Henrik Vürtz, f. 1856 i Frederiks, død 1932 i Hvam.

Da det purunge Par blev gift, blev der købt en Ejendom paa ca. 42 Tdr Land i Neder Hvam. Besætning var der ikke meget af, men Henrik Vürtz strøg Sten. Det kneb dog lidt med det lille Hjem's Økonomi, og det har sikkert ikke været nogen let Overgang for min unge Faster, der, som sin Moder, kun var 16 Aar, da hun giftede sig, at komme fra det store, velstillede Barndomshjem til sit eget lille Hjem. Senere — vistnok omkring 1888 — tog Henrik Vürtz fat paa at slagte, og saa hjalp det paa Økonomien. Da det nu efterhaanden kneb at faa Marken passet, fik Sønnen, Christen Vürtz, bygget en Ejendom paa 10–12 Tdr. Land af Hjemmets Jord, og Niels Vürtz fik ligeledes bygget en Ejendom fra den anden Ende af Marken, mens Henrik Vürtz selv beholdt den mellemste Parcel. Henrik Vürtz var en gæstfri Mand (en Selskabsmand), han holdt af at se Slægt og Venner hos sig til en Bid Mad og en Snaps. Han led af Asthma og taalte daarligt de kolde Viborgture med Kød, men saa maatte Sønnen træde til, og Niels tog da med sin Moder paa Torvet. Deres Svigersøn, Julius Jensen, byggede en Ejendom nede i Byen med Savskæreri og Vognmandsforretning. Der kom Stine og Henrik senere til at bo, og her døde Henrik, mens Stine tog Ophold hos sin yngste Datter Johanne og Svigersønnen Viggo Storgaard. Da de første tyske Kolonister indvandrede til Alheden og bosatte sig i Havredal og Frederiks, var der mellem dem en Mand ved Navn Heinrich Vürtz, og min Fasters Mand, Henrik Vürtz, var en direkte Efterkommer af denne.

Else Kirstine (kaldet Stine) og Henrik Vürtz' Børn er:

1. Ane Margrethe Vürtz, Hvam.
2. Christen Vürtz, Silkeborg.
3. Anton Vürtz, Lysbro.
4. Niels Vürtz, Hvam.
5. Dagmar Vürtz, Rødkjærsbro.
6. Bolette Vürtz, Hvam.
7. Mads Christensen Vürtz, Viborg.
8. Magdalene Vürtz, Dollerup.
9. Johanne Vürtz, Hvam.
10. Johan Vürtz, Dollerup.

I

Ane Margrethe Vürtz, f. 1876 i Hvam, Vium Sogn.

Ægtefælle: Carl Vilhelm Julius Jensen, f. 1871 i Mønsted.

Snedker og Karetmager og havde et Savskæreri og Karetmagerværksted i Hvam. 1925 købte de et Hus i Frederiks, hvor de begge døde.

Sønnen Jacob Jensen købte Maskiner og Inventar af Faderen og indrettede et Savskæreri og Snedkeri ved Hovedvejen.

Deres Børn:

- 1) Jacob Jensen, f. 1898 i Skræ, Thorning Sogn.

Hustru: Helene Aagaard, Sjørslev, f. 1905.

Jacob Jensen er Snedker og Tømrer. Indehaver af Hvam Maskinsnedkeri og Savskæreri.

Deres Børn:

- 1) Grethe Jensen, f. 1927 i Hvam.

Ægtefælle: Ole Sciøler, f. 1927 i Aarhus. Arkitekt, emigreret 1951 til USA.

Barn:

Liselotte Sciøler, f. 1950.

- 2) Bent Jensen, f. 1930 i Hvam, Tømrer.

- 3) Aase Jensen, f. 1937 i Hvam, Husassistent.

- 4) Birger Jensen, f. 1947 i Hvam.

- 2) Christine Jensen, f. 1899 i Skræ.

Ægtefælle: Leo Madsen, f. 1901 i Aalborg, Fabriksarbejder, Kgs. Lyngby.

Børn:

- 1) Ruth Madsen, f. 1933 i København, Kontorist i København.

- 2) Tove Madsen, f. 1935 i København.

- 3) Inge Lise Madsen, f. 1936 i København.

- 3) Karoline A. Jensen, f. 1900 i Thorning, Syerske.

Ægtefælle: Christian Stephansen, f. 1893 i Hvam, Fabriksarbejder, Frederiks.

Børn:

- 1) Ejvind Stephansen, f. 1923 i Thorning, Lagerekspedient, København.

- 2) Edith Stephansen, f. 1925 i Thorning, Syerske.

Ægtefælle: Helge Nielson, f. 1922 i København, Væver i Frederiks.

Børn:

Lillian Nielson, f. 1948 i Frederiks.

Carina Nielson, f. 1951 i Frederiks.

- 3) Erna Stephansen, f. 1931 i Gødvad Sogn.

Ægtefælle: Magnus Thomsen, f. 1923.

Ingen Børn.

- 4) Carl Vilhelm A. Jensen, f. 1902 i Thorning, Mekaniker, Frederiks.
 Hustru: Signe Chramer, f. 1912 i Frederiks.
 Børn:
 1) Yrsa Jensen, f. 1938 i Frederiks.
 2) Leif Jensen, f. 1940 i Frederiks.
 3) Gert Jensen, f. 1941 i Frederiks.
 4) Ulla Jensen, f. 1944 i Frederiks.
 5) Inga Jensen, f. 1947 i Frederiks.
 6) Thorkild Jensen, f. 1949 i Frederiks.
 7) Hanne Jensen, f. 1950 i Frederiks.
 8) Carl Jensen, f. 1951 i Frederiks.
- 5) Henrik A. Jensen, f. 1905 i Rødkjærsbro, Snedker, Hvam.
 Hustru: Lilly Dalum, Hvam, f. 1912, død 1946.
 Børn:
 1) Ester Jensen, f. 1935 i Hvam, Husassistent.
 2) Birgith Jensen, f. 1937 i Hvam, Husassistent.
 3) Mona Jensen, f. 1940 i Hvam.
 4) Lissi Jensen, f. 1942 i Hvam.
 5) Kirsten Jensen, f. 1943 i Hvam.
 Anden Hustru: Gerda Frederiksen, f. i Aarhus 1916.
 Børn af andet Ægteskab:
 1) Lisbeth Jensen, f. 1950 i Hvam.
 2) Lene Mariane Jensen, f. 1952 i Hvam.
- 6) Evald Ammitzbøll Jensen, f. 1907 i Rødkjærsbro, Savskærer,
 Søndermarken, Viborg.
 Hustru: Ingrid Nielsen, f. 19
 Børn:
 1) Vagn Jensen, f. 1935 i Viborg.
 2) Jytte Jensen, f. 1945 i Viborg.
- 7) Dagny A. Jensen, f. 1908 i Rødkjærsbro.
 Ægtefælle: Carl Nielsen, f. 1899 i Sevel, Arbejdsmand, Dollerup.
 Børn:
 1) Elly Nielsen, f. 1938 i Sevel.
 2) Erik Nielsen, f. 1940 i Sevel.
- 8) Christian A. Jensen, f. 1910 i Rødkjærsbro, Murer, Kgs. Lyngby.
 Hustru: Magda Nielsen, f. 1911 i Karup.
 Børn:
 1) Etly Jensen, f. 1939 i Lyngby.
 2) Gytta Jensen, f. 1941 i Lyngby.
 3) Kathe Jensen, f. 1943 i Lyngby.
 4) Bitten Jensen, f. 1945 i Lyngby.

- 9) Eigil A. Jensen, f. 1911 i Papsø, Vium Sogn, Mekaniker, Kgs. Lyngby, forhen Kjellerup.

Hustru: Metha Danielsen, f. i Vium.

Børn:

- 1) Anni Jensen, f. 1938 i Kjellerup.
 - 2) Lis Jensen, f. 1940 i Kjellerup.
 - 3) Finn Jensen, f. 1942 i Kjellerup.
 - 4) Sten Jensen, f. 1944 i Kjellerup.
- 10) Arnold A. Jensen, f. 1914 i Papsø, Murer, Viborg.
Hustru: Karen Sørensen, f. 1918 i Vium, Syerske.
Arnold Jensen og hans Hustru er Fætter og Kusine, Børn af Søstrene Ane Margrethe og Bolette Vürtz.

Børn:

- 1) Conni Jensen, f. 1938 i Hvam.
 - 2) Finn Jensen, f. 1946 i Viborg.
- 11) Anna Margrethe A. Jensen, f. 1918 i Hvam.
Ægtefælle: Edvin Nielson, f. 1916 i København.
Landmand, ejer en Ejendom i Jerslev, Sjælland.
Edvin Nielson er Broder til Helge Nielson.

Børn:

- 1) John Nielson, f. 1939 i København.
 - 2) Hertel Nielson, f. 1942 i København.
 - 3) Flemming Nielson, f. 1949 i Saltbæk, Sjælland.
- 12) Jutta A. Jensen, f. 1919 i Hvam, Syerske.
Ægtefælle: Carl Broe, Lagerekspedient, København.

Barn:

Annitta Broe, f. 1946 i København.

Alle Julius Jensens Børn paa nær Nr. 2, Christine, hedder Ammitz-bøll som Mellemlavn.

II.

Christen Frederik Vürtz, f. 1880 i Hvam.

Hustru: Helga Bertelsen, Over Thestrup, f. 1880.

Bopæl: Kolonihavevej 17. Har fornylig fejret Guldbryllup.

Var gennem en Aarrække Kusk for Jensen Tusch, Stendalsgaard. Trods sine 72 Aar har han stadig en lille Hobby som Kreaturtrækker i Silkeborg.

Børn:

- 1) Peder Christian Vürtz, f. 1903 i Thorning, Arbejdsmand, Gjessø.
Hustru: Henriette Andersen, f. 1909 i Gjessø.

Børn:

- 1) Grethe Vürtz, f. 1931 i Gjessø.
Ægtefælle: Hans Pedersen, f. 1921, Murerarbejdsmand, Videbæk.

Deres Barn:

Knud Pedersen, f. 1951 i Videbæk.

- 2) Henrik Vürtz, f. 1935 i Gjessø.

- 2) Henriette Vürtz, f. 1905 i Thorning.
 Ægtefælle: Viggo Nielsen, f. 1900 i Brabrand.
 Ca. 3 Aar Betsyrer paa Viggo Niensens Hjem i Hvinningdal. Købte 1930
 en Ejendom i Overgaard, Østerbording.
 Børn:
 1) Svend Aage Nielsen, f. 1926 i Balle Sogn, Minemekaniker,
 København.
 Hustru: Ellen Pedersen, f. 1926 i København.
 Deres Søn:
 Verner Nielsen, f. 1951 i København.
- 2) Aase Antoinette Nielsen, f. 1930 i Balle Sogn.
 Ægtefælle: Erik Pedersen, f. 1924 i Sønder Tranders, Arbejdsmand.
 Aalborg.
 Søn:
 Tage Verner Pedersen, f. 1950 i Aalborg.
- 3) Vera Nielsen, f. 1935 i Overgaard, Balle, Husassistent.
- 3) Peder Julius Vürtz, f. 1907, Savskærer, Silkeborg.
 Hustru: Clara Andersen, f. 1913 i Thorning.
 Børn:
 1) Elly Vürtz, f. 1934 i Balle, Husassistent.
 2) Birgith Vürtz, f. 1936 i Balle.
 3) Christen Vürtz, f. 1937.
 4) Svend Erik Vürtz, f. 1943.
 5) Randi Vürtz, f. 1944.
 6) Metha Vürtz, f. 1947.
- 4) Dagmar Vürtz, f. 1908.
 Ægtefælle: Niels Hansen Nielsen, f. 1903 i Balle Sogn, Fiskemester,
 Lysbro.
 Datter:
 Helen Nielsen, f. 1932 i Lysbro.
 Ægtefælle: Bent Andersen, f. 1928 i Odense, Væver, København.
 Barn:
 Linda Vürtz Andersen, f. 1951 i København.
- 5) Amalie Vürtz, f. 1909.
 Ægtefælle: Marius Henriksen, f. 1908, Sjælland.
 Landmand, har en Ejendom i Ledøje, Ballerup, Sjæll.
 Børn:
 1) Tove Henriksen, f. 1934 i Balle Sogn.
 2) Tage Henriksen, f. 1935 i Balle Sogn, Smedelærling.
 3) Helge Henriksen, f. 1942 i Ledøje.

- 6) Ove Marius Vürtz, f. 1913 i Balle Sogn, Murerarbejdsmand, Silkeborg.
Hustru: Amalie Jensen, f. 1914 i Silkeborg, Syerske.

B ø r n:

- 1) Leo Vürtz, f. 1937 i Silkeborg, Mellemskoleelev.
- 2) Jørgen Vürtz, f. 1944 i Silkeborg.

- 7) Erling Børge Vürtz, f. 1916 i Balle Sogn, Arbejdsmand, Silkeborg.
Hustru: Gerda Jensen, f. 1916 i Balle Sogn.
(Søster til Amalie Jensen, og de er altsaa gift med to Brødre).

B ø r n:

- 1) Ingrid Raunholt Vürtz, f. 1935 i Balle Sogn, Syelev.
- 2) Henny Raunholt Vürtz, f. 1936 i Balle Sogn, Syelev.
- 3) Børge Raunholt Vürtz, f. 1937, Malerlærling.
- 4) Anna Raunholt Vürtz, f. 1939 i Balle Sogn.
- 5) Lis Raunholt Vürtz, f. 1942 i Balle Sogn.

III

Anton Marius Vürtz, f. 1883 i Hvam.

Hustru: Else Christine Pedersen, f. 1889 i Lysgaard.

I 10 Aar en Ejendom i Hvam bygget paa en Parcel fra Henrik Vürtz' Ejendom, købte senere en Ejendom i Funder, hvor de boede 23 Aar. Købte 1944 Lysbrogade Nr. 5, Silkeborg, og arbejder paa Lysbro Teglværk.

B ø r n:

- 1) Vagner Karsten Vürtz, f. 1910 i Hvam, Barber, Frederiks.
Hustru: Helga Thybo Pedersen, f. 1912 i Skelhøje.

B ø r n:

- 1) Sten Fryd Thybo Vürtz, f. 1934 i Frederiks, Barberlærling.
- 2) Ruth Thybo Vürtz, f. 1939 i Frederiks.

- 2) Arnold Egelund Vürtz, f. 1912 i Hvam, Møbelfabrikant, København.
Hustru: Ketty Sørensen, f. 1910 i Viborg.

B ø r n:

- 1) Lilli Vürtz, f. 1936 i København.
- 2) Rita Vürtz, f. 1938 i København.
- 3) Karin Vürtz, f. 1942 i København.
- 4) Ernst Vürtz, f. 1944 i København.

- 3) Egon Anker Vürtz, f. 1916 i Hvam, Politibetjent, Fredericia.
Hustru: Maren Sørensen, f. 1914 i Virklund (Silkeborg).

B ø r n:

- 1) Irma Vürtz, f. 1939.
- 2) Lilly Vürtz, f. 1941.

- 4) Ammy Irene Vürtz, f. 1917 i Hvam.
Ægtefælle: Daniel Ruben Pedersen, f. 1912 i Ildved.
Udlært Mejerist, fra 1947 Mælkehandler i Kjellerup.

Børn:

- 1) Eddy Laila Pedersen, f. 1940.
- 2) Jan Elvin Pedersen, f. 1951 i Kjellerup.

- 5) Henny Ragnhild Vürtz, f. 1924 i Funder.
Ægtefælle: Hans Anker Jensen, f. 1911 i Ans.
Arbejder Lysbro Teglværk. Bopæl: Lysbrogade 5.

Søn:

Kaj Novi Jensen, f. 1946 i Lysbro.

IV

Niels Vürtz, f. 1885 i Hvam.

Hustru: Ane Christensen, f. 1881 i Vium.

Niels Vürtz er født i Hvam og har boet dér al sin Tid. I ca. 10 Aar havde de en Landejendom, senere var han gennem 25 Aar Slagter i Hvam, har boet forskellige Steder i Byen og bygget tre forskellige Huse, sidst i 1950, da de byggede en Bungalow, hvor de nu skal nyde deres Alderdom.

Barn:

- 1) Else Marie Vürtz, f. 1909 i Hvam.
Ægtefælle: Zenius Nielsen, Murerarbejdsmand, København.

Barn:

Anna Lise Vürtz Nielsen, f. 1941 i København.

- 2) Henrik Vürtz, f. 1913 i Hvam.

Hustru: Cenia Agnethe Jensen Nonbo, f. 1918 i Havredal.

Henrik Vürtz og hans Hustru er begge Medlemmer af Slægten, og da de allerede med deres Børn er nævnt i et tidligere Afsnit under Hustruens Slægt, skal jeg her kun henvise til denne. Se under Afsnittet: Petrine Christensens Slægt, hendes Barn Nr. II, dennes 3-1.

Henrik Vürtz og Hustru vidste, de tilhørte den samme Slægt, men de vidste ikke rigtig hvordan. Under et Besøg hos dem spurgte de, om jeg kunde fortælle dem, hvor meget de var i Familie. Da vi havde faaet klarlagt, at Henrik Vürtz' Bedstemoder og hans Hustrus Oldemoder var Søstre (og begge var mine Fastre), saa morede vi os jo lidt sammen over, at jeg, der bor nær Silkeborg, skulde til Mønsted og fortælle et Ægtepar, hvorledes de er i Familie med hinanden.

- 3) Jens Christian Vürtz, f. 1918, Hvam, Vognmand, Hvam.

Hustru: Anna Lise Mortensen, f. 1924 paa Mors.

Ingen Børn.

V.

Dagmar Vürtz, f. 1886 i Hvam, død 1907 i København, begravet paa Brandstrup Kirkegaard.

Ægtefælle: Peter Olesen, f. 1881 i Sevel Sogn, død paa Viborg Søndermark 1933. Arbejdede paa Rødkjærsbro Savværk.

VI.

Karen Bolette Vürtz, f. 1888 i Hvam.

Ægtefælle: Søren Sørensen, f. 1880.

Ejede Søren Sørensens Fødegaard i Vium i 20 Aar, hvorefter de flyttede til Over Hvam. Fra 1934 Savskærer hos Jacob Jensen, Hvam.

Børn:

1) Søren Chr. Sørensen, f. 1908 i Vium.

Lærer, fra 1935 til 1943 Andenlærer i Vinderslev, fra 1943 Lærer i Havredal.

Hustru: Anna Jensen, f. 1904 i Randers.

Deres Børn:

1) Birthe Sørensen, f. 1938 i Vinderslev, død 1945.

2) Erik Sørensen, f. 1949 i Havredal.

2) Ane Nicoline Sørensen, f. 1909 i Vium, Syerske.

Ægtefælle: Bech Pedersen, f. 1909 i Hvam.

Installatør, Sanitet og Centralvarme, Hvam.

Datter:

Lis Bech Pedersen, f. 1944 i Hvam.

3) Nielsine Henriette Sørensen, f. 1915 i Vium.

Ægtefælle: Frode Jensen, f. 1907 i Hvam.

Arbejdsmand, Hald Hovedgaard.

Børn:

1) Villy Jensen, f. 1932, Hvam, udlært som Smed, nu Flyvemekaniker, Værløse.

2) Børge Jensen, f. 1933 i Vindum, Landbrugsmedhjælper.

3) Grethe Jensen, f. 1937 i Skals.

4) Eiler Jensen, f. 1940 i Hald.

5) Svend Jensen, f. 1947 i Hald.

4) Karen Marie Sørensen, f. 1918 i Vium, Syerske.

Ægtefælle: Arnold Jensen, f. 1914 i Papsø, Vium Sogn.

Karen Marie Sørensen og hendes Ægtefælle er Kusine og Fætter.

Se 11. Afsnit, Stines Slægt, Nr. 1 10.

Børn:

1) Conni Jensen, f. 1938 i Hvam.

2) Finn Jensen, f. 1946 i Viborg.

Arnold Jensen er Murer i Viborg.

5) Aage Sørensen, f. 1927 i Vium.

Flyvemekaniker, Karup, nu Oversergent.

VII

Mads Christensen Vürtz, f. 1894 i Hvam, død i Viborg 1918.
Savskærer i Viborg.

Hustru: Johanne Christine Bitsch, f. 1896 i Finderup.

Børn:

- 1) Madsine Johanne Christensen Vürtz, f. 1919 i Papsø.
Ægtefælle: Svend Aage Laugesen, f. 1917 i Asmild.

Deres Døtre:

- 1) Nancy Ragnhild Laugesen, f. 1939 i Døllerup.
- 2) Margit Kirsten Laugesen, f. 1944 i Viborg.

VIII

Marie Magdalene Vürtz, f. 1896 i Hvam, Vium Sogn.

Ægtefælle: Carl Johan Sigurd Lodberg Bove, f. 1891 i Aalborg.
Tømrer i Papsø, Vium Sogn, senere Viborg, død 1921.

Søn:

- 1) Jens Carlo Bove, f. 1917 i Papsø, Arbejdsmand i Demstrup.
Hustru: Ester Kristense Dalsgaard Holgersen, f. 1917 i Demstrup.
Børn:
 - 1) Bent Dalsgaard Bove, f. 1944 i Rødkjærsbro, Brandstrup Sogn.
 - 2) Arne Dalsgaard Bove, f. 1949 i Demstrup.

- 2) Henny Christine Vürtz, f. 1923 i Hvam.
Ægtefælle: Thomas Andersen Christensen, f. 1920 i Hirtshals.
Murerarbejdsmand, Kgs. Lyngby.

Børn:

- 1) Jan Vürtz Christensen, f. 1948 i Lyngby.
 - 2) Hanne Vürtz Christensen, f. 1950 i Lyngby.
- Magdalene Vürtz' anden Ægtefælle, Christen Marinus Nielsen,
f. 1895 i Sevel Sogn, Fiskehandler, Døllerup.

Deres Datter:

Karen Marie Nielsen, f. 1928 i Lysgaard Sogn.

Ægtefælle: Svend Erik Jensen, f. 1924 i Vor Frue Sogn, Aalborg.
Arbejdsmand, Bagsværd, Lyngby.

Ingen Børn.

IX

Johanne Vürtz, f. 1898 i Hvam.

Ægtefælle: Peder Viggo Storgaard, f. 1897 i Hinge.
Savskærer hos Jacob Jensen, Hvam.

Børn:

- 1) Johanne Christine Storgaard, f. 1918 i Hvam, Syerske.
Ægtefælle: Egon Nielsen, f. 1920 i Lysgaard, Brunkulsarbejder, Resen.

Datter:

Jytte Storgaard Nielsen, f. 1948 i Papsø.

- 2) Mads Harry Storgaard, f. 1921 i Hvam, Fabrikarbejder, København.
Hustru: Sigrid Andersen, f. 1921 i Viborg, Kunststopperske.
Børn:
Birgit Jonna Storgaard, f. 1947 i Raunstrup.
- 3) Peder Henrik Storgaard, f. 1924 i Hvam, Fabrikarbejder, København,
nu Brunkulsarbejder, Bopæl: Hvam.
- 4) Karen Kirsten Storgaard, f. 1926 i Elsborg.
Ægtefælle: Ejner Vinkler, f. 1924 i Frederiks, Arbejdsmand, Hvam.
Børn:
1) Kaj Storgaard Vinkler, f. 1944 i Hvam.
2) Lisbeth Storgaard Vinkler, f. 1949 i Hvam.
3) Hanne Storgaard Vinkler, f. 1950 i Hvam.
- 5) Johannes Ejner Storgaard, f. 1930 i Clausholm, Levring Sogn, Tømrer.

X

Johan Jacob Dusing Vürtz, f. 1900 i Hvam.
Ægtefælle: Johanne Christine Bitsch, f. 1896 i Finderup.
Johan Vürtz ægtede sin afdøde Broders Enke. Bopæl: Hvam,
senere Dollerup, Arbejdsmand.

Børn:

- 1) Karl Gustav Vürtz, f. 1923 i Hvam, Plejer. Bopæl: Rødbyhavn,
senere Dollerup.
Hustru: Else Ingeborg Kristensen, f. 1927 i Toreby Sogn, Lolland.
Deres Børn:
1) Jonny Johan Vürtz, f. 1950 i Rødbyhavn.
2) Jette Johanne Vürtz, f. 1952 i Dollerup.
- 2) Fanny Elisabeth Vürtz, f. 1925 i Hvam.
Ægtefælle: Arne Bach Madsen, f. 1915 i Vorlade, Arbejdsmand, Karup.
Deres Børn:
1) Birger Thorbjørn Vürtz, f. 1943 i Dollerup.
2) Kurt Asbjørn Madsen, f. 1949 i Karup.
- 3) Palma Grethe Vürtz, f. 1926 i Hvam.
Ægtefælle: Aksel Pedersen, f. 1919 i Nakkehoved, Sjælland.
Tømrermester, Helsinge.
Deres Børn:
1) Jan Leif Pedersen, f. 1945 i Kagerup.
2) Per Ejvind Pedersen, f. 1947 i Kagerup.
3) Benni Pedersen, f. 1951 i Helsinge.
- 4) Svend Erik Vürtz, f. 1930 i Dollerup, Ekspedient, København.
Hustru: Laura Andersen, f. 1931 i Viborg.