



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Roskildeegnens Slægtsforskerforening



Årsskrift 2014

27. årgang

Omslag:
Anna Maria & Jens Grønlænder.
Se side 5.

Årsskrift 2014

27. årgang

Udgivet af: Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Redaktion: Martin Bang Dahl

Copyright © 2014: Roskildeegnens Slægtsforskerforening

1. udgave, 1. oplag

ISBN 978-87-988682-4-8

ISSN 0904-1427

Enhver form for gengivelse fra dette skrift
må kun ske med angivelse af kilden.

Indhold

Min fars skolegang	5
<i>Karna Hansen</i>	
Anna Maria og Jens Grønlænder	10
<i>Kirsten Printzlau</i>	
Bidrag til anetavle for krimiforfatteren Georg Ursin	20
<i>Martin Bang Dahl</i>	
Årsberetning 2013-2014.....	30
<i>Hanne Rosenkilde Larsen</i>	
Bestyrelsen for Roskildeegnens Slægtsforskerforening	36

Min fars skolegang

Af Karna Hansen

Min far blev født den 28. oktober 1901 i en lille landsby Emmerbølle, Bøstrup sogn, Svendborg amt, på Langeland. Hans far var Rasmus Peter Larsen, født den 9. juli 1870 i Longelse sogn på Langeland. Hans mor, Johanna Svendsdatter, var født 12. april 1872 i Grännum, Jämshögs sogn i Blekinge i Sverige. Ifølge min far indvandret til Danmark 1888 (ifølge opholdsbogen var det først i 1890). Hans forældre blev gift 30. oktober 1892 i Tranekær kirke. I deres ægteskab fødtes 13 børn, af hvilke min far var nr. 8. 6 børn døde som små, den ældste 8 måneder, de andre 7 børn voksede op i yderst trange og fattige kår. Forældrene kæmpede tappert under de elendige forhold, som da herskede, med slid og slæb ofte 16 timer om dagen, til så lille en betaling at det kun var med nød og næppe, at man hver dag kunne spise sig mæt, ofte var det kartofler og bart rugbrød med et stykke sukker til.

Da min far blev 7 år, skulle han i skole. Det var i Helletofte skole. Min far fortalte, at læreren, en ældre mand, der hed Schmidt, ikke var som lærerne nu er, han var meget aristokratisk og gjorde megen forskel på børnene. Han kom jo i selskab med bønderne, og deres børn var han ikke nær så streng ved som ved børn fra arbejderhjem. Der var kun to klasser, store og lille klasse, og man gik i skole hver anden dag, om sommeren fra 8 til 16, om vinteren fra 9 til 15. Trods alt var han en dygtig lærer, og børnene fik lært meget. Min far har da som voksen oplevet mange gange, at han mente at vide en del mere end andre, der havde gået i en anden skole. Der vankede næsten daglig smæk. Læreren havde en lang pind (ca. 1 m) klippet af en tjørnehæk, skrællet for bark og tørret. Den hed »Mester Erik«. Der skulle ikke meget til før man fik nogle af den. Schmidt sagde: »Kom med en grab«, så raketes højre hånd frem. Han tog om barnets fingerspidser med sin venstre hånd, strakte hånden ud, og så slog han flere gange med Mester Erik tværs over håndfladen. Ofte lå der en tyk rød streg tværs over håndfladen, som de så gned op og ned af buksebenet for at tage de værste smerter. Læreren kunne også komme bagfra, når eleverne sad på bænken (5 mands borde), tage dem i de små hår i nakken og trække opad. Det gjorde ondt,

og til tider stod han med en lok hår i hånden. Man turde ikke engang sige av, og sladre hjemme turde man slet ikke.

Fars sidekammerat hed Peter Hansen. Hans far havde Emmerbøllegård, en ret stor gård, hvor lærer Schmidt også kom. Min far syntes selv, at han var betydelig klogere end Peter, og alligevel fik min far mange flere klø i skolen end han fik. Han havde jo meget pænere tøj på og rigtige sko, medens min far gik i træsko og havde kludesko med til indendørs brug. Min fars tænder løb i vand, når han så Peters madpakke. Somme tider kunne han blive helt misundelig på ham.

Der var 1 times religion hver dag. En dag hørte de om den rige yngling, der kom og spurgte Jesus, hvad han skulle gøre for at arve et evigt liv. Jesus sagde, han skulle holde budene. Det havde han gjort, sagde han. Jesus sagde så, han skulle sælge, hvad han havde og give det til de fattige. Det ville den unge mand ikke og gik bedrøvet bort, og da sagde Jesus, det er vanskeligt for en rig at komme ind i Guds rige, og det er umuligt for mennesker, men for Gud er alle ting mulige. Deri fandt min far nogen trøst og tænkte, at det var godt, det ikke var ham, der var rig som Peter, for nu da han var fattig, kunne han lettere komme i himmelen end Peter kunne.

Min far var ikke ret stor som dreng, nærmest lille af sin alder, men temmelig stærk. En af skolekammeraterne hed Karl. Han var eneste barn af en skipper, stor og kluntet var han og meget forkælet. Han og min far tog mange livtag i skolen. De andre børn tegnede en ring som en manege i et cirkus, så var Karl Goliath og min far David, og så skulle de slås. Min far var ham meget overlegen og kunne vælte ham lige så tit, som han rejste sig.

Da min far var 7 ½ år gammel, blev broderen Svend konfirmeret og skulle ud at tjene på en gård nær ved deres hjem, men han var bange og mørkeræd, så min måtte gerne sove hos ham om natten der på gården. Svend blev konfirmeret i april og kom ud at tjene 1. maj, men fyldte først 14 år den 6. maj. Lærer Schmidt forlangte, han skulle gå i skole, til han var fyldt 14 år. Deres far sagde nej, han skal ud og tjene nu og kommer ikke i skole mere. Schmidt sagde, at han kunne da ellers nok behøve at gå i skole, for han var ikke for klog. Nej for klog, sagde deres far, hvordan skulle han dog blive det, han har jo kun gået i skole hos Dem. Da blev Schmidt rigtig gal og gik sin vej, og der blev ikke talt mere om det.

Som 9-årig begyndte min far at arbejde hos købmand Møllmann i Lejbølle, hvor han var i 4 år, til han skulle gå til præst. Han oplevede meget i de år. Der var ikke meget at gå i byen med, folk tog selv deres varer med hjem, men han skulle feje gade og gård, rense kloakker, pudse fodtøj og cykler, holde rent på lager, lave pindebrænde og mange andre ting. Efter det første halve år skulle han have sin løn; det var 10 kr. for et halvt år. Hans mor fulgte med hen hos købmanden den aften han skulle have min første løn. Møllmann kom ud fra sit kontor med en tikroneseddel i hånden og gav min far den. Han følte sig meget rig, så mange penge havde han aldrig haft i hånden, og han havde selv tjent dem. Tænk alle de herligheder han nu kunne købe. Men glæden blev kort. Moderen fik pengene, som hun straks gav købmanden igen, for forældrene skyldte ham penge. Der gik ikke mere end 2 minutter, så havde Møllmann pengene igen, min far fik ikke så meget som 2 øre af dem til sig selv. Han vidste dog, det ikke kunne være anderledes. De var fattige og måtte hjælpes ad alle sammen for at tjene til det daglige brød.

Møllmanns forretning var stor, den lå i en trekant med vej på alle sider, så der var meget at holde rent. En sommerdag gik min far på bare ben og gjorde rent i pakhuset. Da han skulle nå noget på en hylde, stod han op på en lille tønde, der indeholdt sur sennep. Låget gik i stykker, og han stak det ene ben ned i senneppen, der nåede omtrent til knæet. Der var heldigvis ingen der så det, så han skyndte sig ind i vaskehuset og fik vasket sit ben. Senneppen blev solgt, den har nok været ekstra god, når de sure tæer havde været i den. Der var ingen fødevarekontrol på den tid.

I skolen klarede min far sig efter eget udsagn helt godt, han passede sine lektier, mere af frygt end af lyst. De var alle meget bange for læreren. Der blev aldrig sagt et ord i klassen de 7 år, han gik der, kun svar på lærerens spørgsmål. Min far blev ofte bitter på læreren, der gjorde megen forskel på eleverne. Min far sagde engang, at han næsten var nået dertil, at han hadede lærer Schmidt, og tænkte, du kan vente dig, til jeg bliver voksen, så skal jeg sige dig min mening om dig. Jeg skal ikke hilse på dig, når først jeg kommer ud af skolen. Jeg ville have hævn. I det ene hjørne af skolegården stod der et middelstort kastanjetræ. Det var læreren meget øm overfor, og han tålte ikke, man rørte det. Min far havde udset sig en stor gren, som han ville brække af

træet den sidste skoledag. Han gjorde det, men hævn var ikke så sød, som forventet. Min far tog stadig hatten af for ham, men har dog aldrig tænkt venligt på ham.



Min far står som nr. 3 fra venstre i 2. række. Nr. 4 i første række er hans lillebror Martin.



HELLETOFTE SKOLE.

Indtil 1868 var der kun en skole i Bøstrup sogn. Den lå i Bøstrup nær kirken, og det betød en lang skolevej for børnene fra sognets yderkanter, hvortil Helletofte jo hørte. Eneste befordringsmiddel var benene, og træsko var den almindeligste beklædning.

I 1868 søgte arvefæster Rasmus Clausen i Helletofte om lov til at oprette en friskole i Helletofte. Sognerådet støttede ideen. Der ved aflastede man også Bøstrup skole, der havde rigeligt mange elever. Skolekredsen lejede et lille stråtækt hus, der lå nær ved skellet mellem landsbyerne Helletofte og Emmerbølle. Dette hus er for længst revet ned, og kun en brøndsætning kan påvise stedet, hvor huset lå.

Da skolen startede i 1868 var der 12 elever, 10 drenge og 2 piger fordelt på 2 klasser. I 1874 var elevtallet vokset til 49. I 1879 købte kommunen en byggegrund, hvor der blev bygget en præsentabel bygning med skolestue og gang i den ene ende og en rummelig lærerbolig i den anden. Desuden et udhus med plads til 2-3 køer, en gris samt fjerkræ. Blandt 38 ansøgere valgtes Peter Schmidt til stillingen som enelærer. I marts 1880 startede skolen som Helletofte kommuneskole. Lærer Schmidt holdt 40-års jubilæum i embedet og opnåede at undervise tre generationer, inden han gik på pension i 1922.

I 1960 blev skolen nedlagt, og børnene fra Helletofte og Emmerbølle skulle igen undervises på Bøstrup skole.

Anna Maria og Jens Grønlænder

Af Kirsten Printzlau

Fortalt 1976 af Moster Hanne [Ida Johanne Bothilte] og mor.

Min mor kom fra Sverige til København med en togførerfamilie allerede som 16-årig, da hun ikke kunde med sin far. Efter et halvt år blev togføreren invalid og mor kom til Sønder Jernløse som ung pige, hvor hun traf far, der var 12 år ældre. Da hun så blev gravid, tog hun hjem til Sverige, hvor hun, kun 19 år gammel, fødte Signe. Signe blev i Sverige hos vores bedsteforældre (det var altid med stor sorg hun talte til os om vores storesøster i Sverige, som far ikke ville have hjem). Så mor tog alene tilbage til Danmark, hvor hun 2 år efter fik Anna, der blev sat i pleje i Sønder Jernløse til hun var 4 år. Efter Annas fødsel tog far tilbage til Grønland i 2 år, hvor han arbejdede i et kryolitbrud. Fra Grønland havde han et stykke rå kryolit med hjem, som havde liggende derhjemme.

Agnes er født på en gård i Marup, hvor mor og far boede de første par måneder efter de var blevet gift, hvorefter de flyttede til huset (grønlænderhuset) ved landevejen mellem Roskilde og Holbæk, ved Marup lige efter Elverdamskroen, hvor vi andre blev født. I 1928 kom vores forældre derfra på alderdomshjem i Tølløse.

Mor og far havde selvstændig kørsel med hest og vogn, grus fra grusgraven og senere handel med lerkar fra Holbæk Lervarefabrik. Mor kørte alene ud om sommeren med lerkar, som hun solgte når far var på arbejde. Hun var meget bedre til at sælge end ham. De havde købt en ridehest, som var værre at styre end andre heste. Ester (Annas ældste datter, som blev passet meget hos dem) kan huske at hun var med bedstemor helt op til Frederikssund, hvor hesten næsten ikke ville over patonbroen - den hoppede og dansede.

Far var meget ordentlig med sine redskaber. De blev fuldstændig rengjorte og hængt på plads efter brug. Far var meget hård og sagde om mig [moster Hanne]: »Hvad skal der dog blive af den tøs«, men jeg har altid måttet hjælpe mine søskende hver gang det kneb.

Børnene var alle meget opvakte i skolen og blev holdt fine i tøj. Hjemmet var fint og forældrene var ligeledes fine. De havde en fin stue,

som næsten aldrig blev brugt, hvor der var en skål med fint pudsede æbler. Maden skulle spises op, ellers blev den sat til side til næste måltid, hvor man måtte spise den kold. De spiste af hver sin tallerken, så moster Hanne syntes det var forfærdelig, da hun kom ud at tjene og skulle spise af fælles grødfad. Som børn hjalp de ikke så meget til i marken.



Moster Hanne er min mors moster og hun var lidt sur den første gang, jeg fortalte hende om at jeg ville forske i slægten. Hun syntes ikke det var noget at rode op i. Men da jeg så gik i gang og kom og fortalte hende om det, som jeg fandt, blev hun glad og kunne pludselig huske en del mere.

Moster Hanne fortalte om sin far i december 1978 på mit spørgsmål om hans dårlige skudsmål:

Far har ikke gået meget i skole fordi han skulle arbejde. Han kunne fortælle om, hvor mange gange han havde været i skole: »Det kunne tælles på en hånd«! Om hans mor død fortalte han, at da han kom hjem på besøg, stod hans far uden for. Da hans far så fortalte ham at hans mor var død, smed han sig på gulvet og sparkede af sorg. Han var meget glad for sin mor - hans far derimod var meget streng.

Far var en lille spinkel mand med skikkelse som Anton, men mor synes han var meget stor. Hun sagde engang om en høj og kraftig mand at »han er næsten lige så høj som far«. Far vidste alting og var fingernem og folk sagde altid at »det ved eller det kan Jens«. Han klippede folk hvis de bad ham om det.

Han stævnede [beskar] Pile, men engang var han kommet for højt op og kunne ikke komme ned igen, så han kaldte på et af børnene, som kom med et reb til ham. Da han var kommet ned, sagde mor til ham at han var en »tosset gammel mand«. Men han kunne ikke læse og dårligt



Anton.

skrive sit navn, så mor læste avisen for ham. Han var meget ordentlig og vaskede og pudsede sine spader og redskaber inden han hængte dem op. Da han skulle på alderdomshjem gav han sin spade til en mand, men da han kom og så spaden stå ude i jorden, blev han gal og sagde: »Er det min spade?«, og så tog han den tilbage beholdt den selv.

Far var først karl på landet, og blev derefter Møllersvend da han sagde, at det kunne han da godt. Som børn kom vi hos Skrædder Ane i Skrædderhuset i Lunderød (far arvede fra skrædder Ane, der døde omkring Antons konfirmation, en seng og et klædeskab, som Anton fik) og hos Niels Jeppesen, hvis

kone Stine far var i familie med. Agnes blev passet der, mens mor var på Sygehuset.

Mor havde skikkelse og højde som Agnes, hun var dygtig med almindelig fingerfærdighed. Hun hjalp folk hvor hun kunne. Hun hjalp til i høsten - navnlig når de tærskede og hun var ude med de andre koner og tage kartofler op. Vi havde altid gris og høns derhjemme. Mor fik vattersot da hun blev ældre.

Mors søsterdatter Ines rejste hjemmefra, 17-18 år gammel, til Danmark, hvor mor og far hjalp hende med at finde plads. Da hendes fader kom fra Sverige for at give hende tæsk, kørte far med ham op efter hende. Vi børn var spændte på at se hende få tæsk.. Da de kom tilbage sagde far, der var en lille krasbørsting en: *her i huset rører du hende ikke*. Hun fik lov til at blive og det var hun far meget taknemmelig for. Hendes søskende hed Irma og Ilgar.



Tante Else fortalte [min mors storesøster - deres moder døde fra fire børn da min moder var spæd, og derfor blev min moder adopteret af sin faster Agnes]:

Far [Anton] var med sin far på krybskytteri. Bedstefar var på Grønland 2 gange. Da han kom hjem første gang ville bedstemor ikke giftes med ham, så han brugte alle pengene. Da så Anna kom tog han derop igen. Skibet gik ned næsten helt oppe ved Grønland. Bedste har selv skåret kryolit ud - vist nok på vejen hjem. Engang jeg var på besøg hos dem i Marup, kom hvedebrødsmanden. bedstefar bestilte en flødeskumskage til hver, men da han opdagede, hvor dyr den var skulle vi aflevere den igen. Men bedstemor var hurtig og sagde vi skulle skynde os at tage en bid. Så han måtte betale for alle kagerne.

Da onkel Hans første gang kom til Marup, sagde han »goddag jeg er jeres svigersøn«. De kendte ikke til ham på forhånd.

Anton var ude som hyrdedreng de sidst 2 à 3 somre. Henriette var så stædig - hun var ude 2 à 3 år som barnepige hos Dagnys forældre [Dagny blev gift med onkel Åge, Peders søn]. De andre piger var ikke ude inden konfirmationen - jeg husker dog ikke Anna.



Anton og Sarah med familie.

Pigerne var hjemme i den sidste tid, da de ventede sig inden ægteskabet. Anna fik Ester, Henriette et dødfødt barn og Jenny fik Birgitte.

Familien i Marup

Jens Peter Pedersen, født d. 10. maj 1850 i Holløse. Død d. 11. juni 1931 »De gamles Hjem« i Tølløse (begravet d. 19. juni 1931 i Tølløse).

Gift d. 27. december 1887 i Tølløse med *Anna Marie Sjøgren*, født d. 10. juni 1863 i Rebelberg (datter af Sven Sjøgren og Johanne Carlsdatter). Død d. 17. juni 1929 i Tølløse »De gamles Hjem« (begravet d. 23. juni i Tølløse).

Børn med Anna Marie Sjøgren:

1. *Jensigne Marie Wictoria Petersen*, født d. 6. marts 1881 i Rebelberg.
2. *Anna Marie Petersen*, født d. 17. januar 1884 i Marup. Død d. 23. juni 1947 Marievej 13, Tveje Merløse (begravet d. 28. juni 1947 i Østre Kirkegård Holbæk). Gift d. 21. maj 1904 i Tølløse med Hans Christian Johan Andersen, født d. 15. april 1884 i Sadserup (søn af Jens Andersen og Ane Marie Hansen). Død d. 1. april 1951.

3. Agnes Johanne Karoline Petersen, født d. 4. oktober 1888 i Marup. Død 1963 i Roskilde. Gift 1. d. 10. januar 1914 i Tølløse med Christian Emil Nielsen, født d. 29. november 1885 i Englerup (søn af Jens Nielsen og Anne Cathrine Christensen). Død d. 28. marts 1926 på Rigshospitalet (begravet d. 3. april 1926 i Roskilde Ny Kirkegaard). Stilling: Vognmand, Borgerdiget 15 B. Gift 2. d. 15. oktober 1929 i Roskilde Domkirke med Anders Peter Andersen, født d. 8. juni 1886 i Langerød (søn af Jens Andersen og Ane Marie Hansen). Død 1950 i Roskilde. Stilling: Mølleriarbejder, senere vognmand.

4. Anton Carl Petersen, født d. 28. november 1890 i Marup. Død d. 20. april 1957 i Slagelse. Remisearbejder. Gift 1. d. 26. marts 1916 i Sct. Mikkels i Slagelse med Karen Margrethe Nielsen, født d. 8. august 1892 i København (datter af Anders Peder Nielsen og Ane Marie Jensdatter). Død 8. november 1922 på Rigshospitalet i København (begravet d. 13. november på Sct. Mikkels Kirkegård i Slagelse). Gift 2. d. 26. april 1924 i Sct. Mikkels Kirke i Slagelse med Sara Thanning Johansen, født d. 2. oktober 1896 i Slagelse (datter af Frederik Johansen og Sofie Frederikke Hansen). Død d. 30. marts 1993 i Slagelse.

5. Johanne Henriette Petersen, født d. 22. december 1893 i Marup. Død ca. 1970 i Roskilde. Hun blev gift med Holger Arthur Olsen, født i Vipperød. Død i Frederikssund.

6. Ida Johanne Bothilde Petersen, født d. 2. juli 1897 i Marup. Død d. 8. juli 1980 på Sct. Agnes Vej 2, lejl. 19 i Roskilde.

7. Jenny Astrid Petersen, født d. 7. december 1899 i Marup. Død i København.

Barn med Ane Dorthea Sophie Hansen:

Jensine Frederikke Hansen, født d. 21. september 1879 i Marup.

Tidsforløb ud fra de fundne kilder

Jens Peter Pedersen er født 10. maj 1850 i Holløse, hvor hans forældre Indsieder Peder Jensen og hustru Bodil Hansdatter, er flyttet til fra Lunderød hvor hans 15 måneder ældre søster Ane Marie er født. Han bliver døbt den 7. juli i Kvanløse kirke og hans morfar Hans Jensen husmand i Lunderød er blandt fadderne. 1854 den 9. april bliver hans søster Karen Marie født i Holløse, men ved hendes dåb den 25. maj bor de hos Jens Jensen i Vommevads huset i Nørre Jernløse sogn, og der er der stadig i Folketællingen i 1855. Da hans søster Bodil Marie bliver

født 5. februar 1857 bor de i Nørre Jernløse Fattighus. men i 1860 folketællingen bor familien med de 4 børn, i et hus i Nørre Jernløse og faderen er daglejer.

Den 16. februar 1864 dør hans moder i Nørre Jernløse. Der er skifte i Merløse Herred Justits protokol med dødsanmeldelse den 19. februar.

Konfirmeret 1864 den 2. oktober i Nørre Jernløse Kirke. Følgende drenge af Nørre Jernløse Skole Nr. 3 Jens Peter Pedersen søn af Indsieder Peder Jensen og hustru Bodil Hansdatter i Nørre Jernløse. Kundskab: tg og opførsel: mg. Vaccineret d. 19. maj 1851 af Brun.

I foråret 1865 flytter faderen til Tølløse, hvor han tjener forpagteren på Tølløsegård. To år efter i 1867 bliver han gift igen 2 gang med fraskilte Else Marie Olsdatter og efter hendes død i Lunderød, gifter han sig tredje gang i 1879 med enken Ane Jensdatter og de bor i Skrædderhuset, hvor Ane efter hans død bliver boende, det er hendes datter Sidse Kirstine Larsdatter som er gift med Niels Jeppesen. De er faddere til Jens Grønlænders børn og som Moster Hanne fortalte om. Hans Søster Bodil Marie død i 1868 11 år gammel i Tølløse, som datter af Indsieder Peder Jensen i Lillevang.

Efter konfirmationen kommer han ud at tjene i Sasserup og i foråret 1866, komme han derfra til gårdmand Hans Knudsen i Kvarmløse. Fra 1866 kan jeg følge ham i Lægdsrullerne hvor han bliver optaget i Soderup Lægd og derfra i 1868 flytter til Tølløse Lægd og videre til Store Tåstrup Lægd, hvor han er i Lægdsrullen fra 1869 til 1877. I Folketællingen 1870 tjener han på Merløse mølle 19 år gammel. Han gør han egentlig krigstjenester ved 23. bataljon fra den 25. april 1873 til den 30. juli 1874 og igen fra den 12. september til den 13. oktober i 1877. Hans højde opgives til 61 3/4 Tomme (svarende til 160,5 cm). I 1877 er han i Holbæks Lægdsrulle, men flytter i 1878 til Soderup Lægd. I Folketællingen 1880 tjener han, 29 år gammel, som karl på Fristrup mølle, hvor han også er, da han bliver udlagt som barnefar til en datter Jensine Frederikke født 21. september 1879 af ugifte Ane Dorthea Hansen til huse i Marup. Hans ugifte søster Karen Marie er til huse hos deres fader indsieder Peder Jensen i Skrædderhuset, da hun den 10. december 1881 får en datter og han som ungkarl Jens Peter Petersen i Fristrup mølle er blandt fadderne. Her må han også have tjent da han møder sin oldemoder Anne Marie Sjøgren og gør hende gravid



i sommeren 1881, hvorefter hun tager hjem til sine forældre i Sverige og får deres datter Jensine Marie Wictoria, født den 6. marts 1882 i Engleholm.

I 1882 ifølge lægdsrullen er han til Sonnerup sogn "hvor Vinter Mølle ligger". Heri står at han får afsked i 1886 dvs. bliver slettet af rullen. Merløse - Tuse Herreds skifteprotokol: Aar 1883 d 26 sept blev anmeldt at indsidder Peder Jensen i Lunderød er død 25 d m og efterladt sig enken Ane Jensdatter og følgende børn af første ægteskab med Bodil Hansdatter: 1. Jens Peder Pedersen tjener i Vinter Mølle og 2. Karen Marie Pedersen opholdsted ubekendt (hvornår hans datter Ane Marie, er død har jeg ikke fundet).

Tølløse kirkebog 1884: 1. januar født Anna Marie Pedersdatter Ugifte Anna Marie Sjøgren til huse hos indsidder Peder Jensens enke i Skrædder huset på Lunderød mark og udlagte barnefar der ungkarl Peter Petersen i Vinter Mølle. Moderen tjente 10 månedsdagen før barnets fødsel på Dammen i Soderup sogn (Elverdams kroen) Bæres af pigen Amalie Lundkvist i Lunderød og barnets moder holder huen. Faddere: Ungkarl Jens Larsen i Kvarmløse og Martrialkusk Niels Jeppesen i Tølløse.

Holbæk Amt, journalsager. Her finder, jeg dokument fra Kongelige Grønlandske Handel, den 11. november 1884, hvor de efter amtets brev af den 26. september til Kryolit Selskabet, har betalt 16 kr. som Kryolitharbejder Jens Petersen var skyldig i alimentationsbidrag, men at han er udtraadt selskabets tjeneste i dette efterår.

Merløse-Tuse Herreds Justitsprotokol No196/1885. Den 15. august 1885: Tjenestepigen Ane Marie Sjøgren af Sdr. Jernløse og Gaardejer Jens Peder Nielsen af Søndersted. Parterne var mødte, af hvilke klagerinden fremlagde klage og blev forlig saaledes indgaaet,

huset til de flytter på Tølløse Alderdomshjem, hvor de begge dør - Anna den 17. juni 1929 66 år gammel og Jens den 11. juni 1931 og blev begravet på Tølløse kirkegård den 19. juni 1931: Jens Peter Petersen Aldersrentenyder, gift med Anna Marie Sjøgren, der døde den 17. juni 1929. Sidste fælles bopæl "De gamles Hjem" i Tølløse, 81 år Gammel. Holbæk retskreds sagsliste, Dødsanmeldelsesprotokol: Anmelder Fru Agnes Nielsen Borgerdiget Roskilde at hendes moder Anna Marie Petersen, født Sjøgren, 66 aar, Tølløse Alderdomshjem er død 26/6 1929, ægtefælle fhv. vognmand Jens Peter Petersen. Skifteprotokollen Aar 1919 den 4. juli: Undertegnede fhv. Vognmand Jens Peter Petersen Tølløse meddeler herved Skifteretten, at min hustru Anna Marie Petersen F. Sjøgren Tølløse som døde den 17/6 1929, ikke har efterladt sig værdier, udover hvad begravelsen koster, hvorfor jeg, der har bekostet begravelsen denne her ved skal begærer mig boet udlagt for udgifterne. Holbæk d 2/7 1929, J. P. Petersen. Boet herefter udlagt for begravelses udgifter. Dødsanmeldelse 12/6 1931: Fru Agnes Andersen, Henriettevej 15, Holbæk, anmelder hendes fader er død, han ejede intet.

Bidrag til en anetavle for krimiforfatteren Georg Ursin

Af Martin Bang Dahl

Det vakte en del opsigt da Georg Ursin i 2005, i en alder af 71 år, debuterede som krimiforfatter. Hans bøger er bl.a. blevet beskrevet som “enigmatiske, fascinerende og underfundige kafkaske små krimier”(1). Ved sin død i 2013 havde Georg Ursin fået udgivet 6 bøger og en novelle, og selv om han ikke nåede helt ud til det brede publikum, satte han alligevel et markant fingeraftryk på krimigenren, hvor han visse steder nåede en slags kultstatus.

Anetavlen her er ment som et bidrag. Den er for det første (næsten) begrænset til 5 generationer, dvs. tilbage til Georg Ursins 2 x tip-oldeforældre, og for det andet er en del af anerne stadig mangelfuldt udforskede. Men den skal tjene som eksempel på en - måske - helt almindelig, gennemsnitlig anetavle, der indeholder både embedsmænd, købstads- og landbefolkning.

(1) Politiken, d. 25/1 2013.

Anetavle for krimiforfatteren Georg Ursin

Proband

Georg Thorbjørn Ursin, født d. 15/2 1934 i København (Sions sogn - døbt d. 29/3 i Trinitatis kirke). Konfirmeret d. 4/4 1948. Han døde d. 20/1 2013. Forfatter af kriminalromaner. Uddannet jurist og startede sin karriere i som sekretæraspirant i en offentlig styrelse i 1960. Senere ansat i Socialministeriet til han gik af i 1994. Debuterede i 2005 i en alder af 71 år med kriminalromanen *Chenlein & Schmidt* om den lille aldrende, gangbesværede pensionist-detektiv, Victor Chenlein.

Forældre

2-3. *Simon Anker Ingver Ursin*, født d. 26/9 1893 i Odense. Gift d. 17/11 1922 i Kapernaumskirken i København med sin “pap-kusine” *Dagmar Margrethe Toft Petersen*, født d. 12/10 1897 i Fuglebjerg (døbt d. 5/12). Simon Anker Ursin var redaktionssekretær ved “Vort Land”,



derefter i nogen tid redaktør af Haslev avis. I efteråret 1923 var han redaktør af den konservative presses lokalkorrespondance. Ved sønnen Eriks konfirmation i 1938 nævnes familien på Nørre Farimagsgade 54,3. I 1921 bor Simon med stedmoderen Laura f. Petersen og dennes niece Laura Bang på Nørre Farimagsgade 52,2.

Bedsteforældre

4-5. *Ingvar Olaf Valentin Ursin*, født d. 21/1 1845 i Slagelse (døbt d. 18/5). Død d. 1/4 1916 (begr. d. 7/4 på Fasankirkegården på Frederiksberg). Han var handelsrejsende, senere forretningsfører. Han var gift 1. gang d. 24/11 1870 i Kalundborg kirke med Dorothea Kirstine Petersen Hillerslev, født d. 24/11 1846 i København, Garnisons sogn (datter af kommandersergent Søren Christian Petersen Hillerslev og hustru Anne Cathrine). Død d. 9/6 1895 (begr. d. 13/6 i Kalundborg). Han blev 2. d. 22/12 1892 i Helsingborg (Skt. Marie kirke) gift med *Sørine Christensen*, født d. 16/7 1871 i Hjørring. Død d. 12/7 1899. Ingvar Ursin boede år 1900 på Lykkesholms Allé 3. Han blev 3. gift d. 27/10 1900 i København (Vor Frue kirke) med Laura Juliane Petersen, født d. 28/12 1854 i Fuglebjerg, datter af ane nr. 12 og 13. Død d. 20/4

1939 i København. Laura bor som enke en tid lige inden sin død hos en nevø, Richard Henriksen, i København, søn af Lauras søster Regine Henriksen, født Petersen.

6-7. *Frederik Christian Petersen*, født d. 9/3 1847 i Slagelse (døbt 1/8 1847 i Skt. Mikkel, Slagelse). Død d. 5/12 1914 i Fuglebjerg (begravet d. 11/12, 67 år). Gift 1. gang med *Kristine Petra Toft*, født d. 21/10 1847 i Strandet Mølle, Ørum sogn, død d. 21/7 1888 i Fuglebjerg (datter af gæstgiver i løgstør Peder Toft Christensen Krog og hustru Anne Sophie Christensdatter Sund). *Frederik Christian Petersen* blev 2. gang d. 25/10 1889 i Krummerup gift med *Anne Cathrine Olsen*, født d. 8/12 1862 i Krummerup (døbt d. 25/2 1863). *Anne Cathrine* døde d. 18/1 1926 på Bispebjerg Hospital (begr. d. 24/1 i Fuglebjerg). Hun boede 1925 hos datteren *Dagmar Ursin*. *F. C. Petersen* var sadelmager, men betegnes oftest som læderhandler.

Oldeforældre

8-9. *Jacob Ursin*, født d. 5/12 1805 i Helsingør (døbt d. 7/2 1806). Død d. 13/2 1890. Han blev d. 18/5 1838 i Slagelse (Skt. Mikkels sogn) gift med *Inger Julie Sørensen*, født d. 20/7 1811 i København (døbt d. 18/8 i Holmens sogn). Død d. 2/4 1880 i Slagelse. *Jacob Ursin* var børstenbindermester, først i København, derefter i Slagelse. *Inger Sørensen* nævnes som gjordemoder.

10-11. *Simon Peter Christensen*, født d. 17/8 1828 i Tversted sogn, Hjørring amt (døbt d. 24/8). Han var gift med *Hanne Sørensdatter*, født ca. 1830 i Horne sogn, Hjørring amt. *Simon Peter Christensen* var snedker i Hjørring og familien boede 1880 i Rådhusstræde, matr. 211 i forhuset.

12-13. *Jens Peter Petersen*, født d. 18/3 1811 i Slagelse, Skt. Mikkels sogn. Han døde d. 5/2 1890 i Fuglebjerg (begr. d. 12/2). Han blev gift d. 2/6 1837 i Slagelse (Skt. Mikkels sogn) med *Else Marie Emilie Larsen*, født d. 9/5 1817 i Asnæs, Holbæk amt. Hun døde d. 13/8 1886 i Fuglebjerg (begr. d. 19/8, 69 år). *Jens Peter Petersen* var først sadelmager i Slagelse, men fra ca. 1853/54 sadelmager i Fuglebjerg.

14-15. *Ole Larsen*, født ca. 1821, i Ravnebjerg, Haldagerlille sogn. Han døde d. 26/6 1895 i Fuglebjerg (bgr. d. 2/7 i Krummerup, 73 år). Han var boelsmand, senere gårdmand/gårdejer i Krummerup. Ved sin død var han particulier i Fuglebjerg. Han blev 2. gang d. 25/6 1856 i Krummerup gift med *Karen Nielsen*, født (d. 8/7) 1825 i Skørpinge (døbt d. 9/12). Hun døde d. 30/12 1886 i Krummerup (begravet d. 5/1 1887, 61 år). Ved folketælling 1850 var Ole Larsen ugift og "fraværende i krigstjeneste".

Tip-oldeforældre

16-17. *Johannes Lauritzen Ursin*, født d. 4/2 1762 i Bryrup sogn. Død d. 17/6 1816 i "Søetatens Lazaret", Christianssand, Vest-Agder i Norge. Han blev d. 10/5 1797 i København (Skt. Petri) gift med *Cathrine Friderica Volckmann*, født ca. 1769 i København. Død d. 4/4 1818 i Slagelse Købstad (begr. d. 10/4). Overkirurg i marinen. Johannes Ursin fra april 1794 til 1797 først underskibskirurg og derefter skibskirurg i den danske marine. Efter i 1797 at have bestået tentamen i København tjente han som overskibskirurg i den danske søetat indtil begyndelsen af 1808. Fra 1808 til 1814 fungerede han som overkirurg ved de norske flotillesamlinger og i 1815-1816 ved det sømilitære sygehus i Christianssand. I slutningen af 1815 blev han konstitueret landfysik i Mandal.

18-19. *Anders Sørensen*, der var gift med *Kirstine Holgersen*. Han var først restauratør i København, siden forpagter af Klovbygården (nu Vørslevgården) ved Kalundborg.

20-21. *Christen Sørensen*, født ca. 1780 i Taars sogn. Han blev d. 22/10 1813 (formentlig i Tversted sogn) gift med *Dorthe Simonsdatter*, født 1782 i Tversted sogn (døbt d. 3/9). Død d. 2/8 1867. Indsiddet og daglejer i Tversted Terp by, Tversted sogn, Hjørring amt. De tjente i 1801 begge for gårdmand Søren Eriksen i Øster Boerne i Tversted sogn. De var 1845 almisselemmer hos husmand Christen Nielsen i Øster Tversted.

22-23. *Søren Jensen*, født ca. 1799 i Nørre Tornby, Tornby sogn, Vennebjerg hrd.. Gårdmand i Højrup by, Horne sogn. Han var gift med

Ane Marie Christensdatter, født ca. 1806. Død før 1840. Søren Jensen blev 2. gang gift med Johanne Nielsdatter, født ca. 1805 i Tornby sogn.

24-25. *Frederik Petersen* er nok den Friderich, der blev døbt d. 17/8 1780 i Skt. Peder sogn, Slagelse. Han døde d. 5/6 1850 i Slagelse (begr. d. 8/6, 70 år). Frederik Petersen var sadelmagemester i Slagelse, Skt. Mikkel sogn. Han blev 1. gang d. 3/10 1803 i Slagelse gift med Ellen Pedersdatter, født 1781 og død d. 6/12 1809 i barselsseng. Frederik Petersen blev 2. gang d. 5/3 1810 i Slagelse gift med pigen *Ane Marie Fryd*, der tjente hos apoteker Frederik Zeise. Hun var født ca. 1785. Hun døde d. 10/7 1829 af "Brystsvaghed" og blev begravet d. 15/7, 44 år. Ægteparret var 1811 bosat Slottets Gade. Ane Maries broder, Jørgen Jørgensen Fryd, klejnsmed ved Antvorskov, nævnes som forlover.

26-27. *Jørgen Christian Larsen*, født 1796 (døbt d. 6/11) i Asnæs sogn, Ods hrd. Han døde d. 15/1 1821 i Vejlekroen i Høve, Asnæs sogn (begravet d. 1/2). Han blev d. 22/7 1813 i Tølløse gift med *Regine Jensdatter*, født d. 17/12 1796 i Marup, Tølløse sogn. Hun døde d. 12/11 1831 i Asnæs sogn. Jørgen Christian Larsen var kroejer i Vejlekroen i Asnæs sogn. Regine Jensdatter blev 2.gang d. 8/2 1822 gift med ungkarl Bertel Jacobsen, født i Tikøb som søn af husmand Jacob Bertelsen og hustru Sidsel Jensdatter. Bertel Jacobsen overtog kroen ved giftermålet. Han døde d. 8/2 1834 i Asnæs sogn.

28-29. *Lars Olsen*, født ca. 1790 i Haldagerlille sogn. Død efter 1860 i Krummerup. Husmand først i Ravnebjerg, Haldagerlille sogn, senere fæstegårdmand/boelsmand i Krummerup. Han var gift med *Anna Hansdatter*, født ca. 1793 i Krummerup sogn. Hun døde mellem 1850 og 1860 i Krummerup.

30-31. *Niels Nielsen*, født ca. 1795 i Boeslunde sogn. Han var gårdmand i Skørpinge. Han blev 1. gang d. 9/9 1825 i Skørpinge gift med *Malene Madsdatter*, født ca. 1799. Død før 1840 i Skørpinge. Niels Nielsen blev gift 2. gang med Karen Hansdatter, født ca. 1808 i Skørpinge sogn.

Tip-2 oldeforældre

32-33. *Laurids/Lars Nielsen Ursin*, født d. 8/9 1706 i Nørholm ved Aalborg (døbt d. 13/9) (søn af sognepræst Niels Lauritzen Bjørn Ursin og hustru Anne Pedersdatter Wiingaard). Han døde i marts 1788 i Sønderholm (begr. d. 28/3). Han blev d. 22/6 1747 i Bryrup sogn ved Skanderborg gift med *Mette Seidelin Møller*, født 1723 i Bryrup (døbt d. 19/8) (datter af Palle Møller de Lasson og Ide Nichelsdatter Seidelin). Død ca. 30. december 1773 i København (begr. d. 5/1 1774). Laurids Ursin blev 1742 interessent i Møllerdals Værker, og 1761 kgl bogholderfuldmægtig.

34-35. Kendes ikke endnu.

36-37. Kendes ikke endnu.

38-39. Kendes ikke endnu.

40-41. *Søren Mathiesen*, født ca. 1727. Indsidder i Hesselbach, Taars sogn. Han var (2. gang ?) gift med *Karen Christensdatter*, født ca. 1756.

42-43. *Simon Larsen*, født 1750 i Tversted sogn (døbt d. 1/11 som søn af Lars Andersen og hustru Dorthe). Død d. 20/9 1808 i Tversted. Han blev d. 7/2 1779 i Tversted gift med *Else Frandsdatter*, født ca. 1754. Død d. 3/2 1837 i Tversted (begr. d. 10/2).

44-45. *Jens Nielsen*, født ca. 1754 (søn af gårdmand i Nørre Tornby Niels NN og hustru Birgitte Andersdatter). Gårdmand i Nørre Tornby, Tornby sogn. Han var gift med *Johanne Povelsdatter*, født ca. 1760 (datter af bonde og daglejer i Nørre Tornby, Tornby sogn, Poul Sørensen og hustru Maren Nielsdatter).

46-47. Kendes ikke endnu.

48-49. *Søren Pedersen*, født ca. 1743. Rytter i Slagelse. Han var gift (muligvis 2. gang) med *Kirsten Nielsdatter*, født ca. 1750.

50-51. ? *Rasmus Jørgensen Fryd*, født 1754 i Odense. Udlært som smed i 1770. Formentlig døde før 1787 på egnen omkring Slagelse eller Antvorskov. Gift med UKENDT.

52-53. *Hans Christian Larsen*, født 1765 i Nykøbing Sjælland (døbt d. 7/7 - søn af borger og tømrer i Nykøbing Christian Larsen og hustru Ingeborg Mogensdatter). Han døde 1807 i Vejlekroen i Høve, Asnæs sogn (begr. d. 28/1). Han blev d. 13/8 1794 i Asnæs sogn gift med *Else Marie Lund*, født 1775 i Asnæs (døbt d. 3/4 - datter af sognedegn Jørgen Sørensen Lund og hustru Maren Jensdatter Haunløv). Hun døde d. 13/7 1812 i Høve, Asnæs sogn. Hans Christian Larsen var kroejer i Vejlekroen, Asnæs sogn.

54-55. *Jens Jonassen*, født 1766 i Marup, Tølløse sogn (døbt d. 1/6 - søn af gårdmand Jonas Nielsen og hustru Maria Nielsdatter). Han døde d. 14/5 1843 i Marup som aftægtsmand. Han blev d. 28/12 1791 i Soderup sogn gift med *Maren Jensdatter*, født ca. 1772 i Fristrup Mølle, Soderup sogn (datter af møller i Fristrup mølle, Jens Pedersen og hustru Johanne Jensdatter). Hun døde d. 11/2 1833 i Marup, Tølløse sogn. Jens Jonassen var gårdmand i Marup. Han overtog gården ca. 1790 efter sin far.

56-57. Kendes ikke endnu.

58-59. Kendes ikke endnu.

60-61. *Niels Mortensen*. Gårdmand i Boeslunde.

62-63. *Mads Jensen*, født ca. 1765. Han var gårdmand i Skørping by og sogn. Død før 1801. Han var 2. gang gift med *Karen Rasmusdatter*, født ca. 1760. Hun blev 2. gang gift med Lars Christensen.

Georg Ursins oldeforældre, ane nr. 12 og 13, Jens Peter Petersen og Else Marie Emilie Larsen, er mine 2 x tip-oldeforældre, ane nr. 42 og 43, og Georg Ursin var dermed min farmors næstsøskendebarn.

Der eksisterede på mine tip-oldeforældres tid et nært forhold til familien Ursin. Det startede tilbage i år 1900 da Ingvar Ursin giftede sig for 3. gang med Laura Juliane Petersen, en søster til min tip-oldemor, Anna Emilie Mathilde Petersen (gift med restauratør Hans Hansen Bang). Ingvar var i øvrigt forfatteren til en sang til Anna og Hans' sølvbryllup i 1908 (se min artikel i foreningens årsskrift, 2006). I år 1900 fik Anna og Hans Bang en datter, der blev døbt "Laura Ursine Bang"!

Ingvars søn, Simon, fra hans 2. ægteskab, fulgte i faderens fodspor og giftede sig med sin "pap-kusine", Dagmar Margrethe Toft Petersen, der var datter af Laura og Annas bror, læderhandler Frederik Christian Petersen. Simon Ursin blev journalist og drev dermed "skrivekløen" endnu videre. Han skrev også en nekrolog over Anna Bang ved hendes død i 1943. Georg Ursin må derfor have haft skrivekløen i geneerne, inden han blev forfatter.

Vedr. ane nr. 32: Slægten Ursin var oprindeligt en præsteslægt, hvis ældst kendte mand var sognepræsten i Sæby i Nordjylland, Jens Axelsen Bjørn (død 1629). Navne Ursin er en afledning af det latinske ord for Bjørn, Ursus/Ursinus.

Vedr. ane nr. 25 og nr. 50: Det var længe min teori at ane nr. 25, Ane Marie Fryd (født ca. 1785), måtte være ud af skoleholderslægten Fryd, der oprindeligt stammer fra Hyllested sogn i Sorø amt. Jeg finder hende nævnt i folketællingen i 1801 i Antvorskov ved Slagelse, hvor hun og hendes bror, Jørgen Jørgensen Fryd, var plejebørn hos (enkemanden) klejnsmed Christen Nielsen. Der var ikke rigtig andet end deres navne at gå efter og jeg konkluderede logisk at de derfor måtte være børn af en Jørgen Fryd. Denne Jørgen Fryd var ikke rigtig til at finde. Der var dog en mand af dette navn, der blev gift 1760 i København (ifølge Familysearch). Det var tidsmæssigt lidt for tidligt og yderligere oplysninger fandtes ikke.

I en bog om skoleholdere i Ø. og V. Flakkebjerg herreder af J. C. Jessen fandtes en notits om, at skoleholder Mads Fryd i Eggeslevmagle og skoleholder Hans Fryd i Høve havde en bror, der var skoleholder i Sønderup. Selv om han ikke nævntes med navn, tænke jeg at denne mand måske var "the missing link". Brødrene Mads og Hans Fryd var født i 1740'erne i Hyllested sogn, som sønner af skoleholderen der, Peder Hansen Fryd, og det er også der slægten stammer fra gennem flere generationer.

Men jeg kunne ikke finde noget om denne bror nogen steder i folketællinger, men jeg fandt i Oeders efterretninger (fra ca. 1771) for Boeslunde sogn, hvor der er en landsby ved navn Sønderup, netop enken efter Peder Hansen Fryd. Hun nævnes der som 54 år og havde været enke i 2 år og hun boede hos sin søn. Muligvis var denne søn min manglende Jørgen Fryd, men jeg kunde intet finde, som beviste det.



Der var nogle interessante detaljer ved Ane Marie Fryds bror, Jørgen Jørgensen Fryd, der gjorde at jeg fandt teorien plausibel. Jørgen Jørgensen Fryd, der var blevet klejnsmed ligesom plejefaderen, var ca. 1805 i Assens blevet gift med Anne Bertelsen og havde fået en række børn - hvoraf de ældste sønner fødtes på Fyn. Familien bosatte sig senere i Næstved. En søn kom til at hedde Jørgen, en kom til at hedde Rasmus, men så var et par sønner med de usædvanlige navne, Valdemar Helianus Fryd og Sandrue Jørgensen Fryd. Det lød ikke som almindelige navne i en almindelig klejnsmeds familie, så det kunne jo forklares med en baggrund i en skoleholderslægt, der muligvis lidt mere belæst med det latinske end gennemsnittet. Endnu mere sandsynligt virkede det da jeg fandt ud af at skoleholderen i Boeslunde sogn (hvor Ane Marie og Jørgen muligvis havde deres baggrund) i 1787 og 1801 hed Ivar Sandrue. Det kunne jo forklare dette mærkelige fornavn hos en af Jørgens sønner!

Alt dette førte dog ikke til en opklaring af hvem Ane Marie og Jørgen Jørgensen Fryds forældre var. Og nu har jeg formentligt måtte bortkaste hele denne teori fordi en anden og mere nærliggende teori er opstået. Den er endnu ikke undersøgt i kirkebøgerne, men jeg har i Odensedatabasen (www.odensedatabasen.dk) fundet en Rasmus

Jørgensen Fryd, født 1754 i Odense som søn af Jørgen Rasmussen Frød/Fryd (1710-1785) og hustru Maren Olsdatter (1721-1787). Han blev 1770 antaget som lærling og 1774 udlært som smed!

Hvis denne Rasmus Jørgensen Fryd er far til Ane Marie og Jørgen Jørgensen Fryd, kan det forklare at både Ane Marie og Jørgen havde en søn ved navn Rasmus, og det kan forklare hvordan søskendeparret havnede hos en klejnsmed. Det forklarer dog tilsyneladende ikke de specielle navne blandt Jørgens sønner og det er også underligt at Jørgen ikke hed Rasmussen som patronym. Denne forklaring må nu underbygges af undersøgelser af kirkebøgerne i både Slagelse/Antvorskov og i Odense.

Årsberetning for sæson 2013-2014

Ved Hanne Rosenkilde Larsen

Tirsdag d. 10. september 2013

Foredrag af Michael Dupont om Ejendoms historie.

»Ved du hvor dine forfædre boede«

Ejendomme kan man komme tilbage til 1700 i købstæderne og til 1600 på landet. Matrikelkort til 1844, Tingbøger, Undtagen skøder, Geodata styrelsen, 1662-1664-1688 man kun på landet, men 1662 og 1664 er usikre data, 1688 er ikke vedligeholdt, 1863 i København

Slut 1700 start 1800 samles »markerne« Lodderne omkring gårdene.

www.mingrund.dk en god hjemmeside

www.gst.dk: her kan man se på historiske kort og finde matrikelkort

København er ikke helt klar endnu

Så kan man i tingbøgerne finde ejendomsoplysningerne.

Skødegenparter før 1927 er løsbladsystem.

Skødegenparter 1927-1991 skulle være afleveret.

Skødegenparter 1992-2008 ligger lokalt endnu.

www.bibliotek.dk/historiskehuse, brandforsikringer

arkivalier online, www.københavnshistorie.dk/bog/matrikel

Hold da helt op, hvor var der mange sider.

Tirsdag den 8. oktober 2013

Medlemmernes egen aften.

Denne aften blev der fortalt og vist gode hjemmesider og man hjalp hinanden med hvor man kunne finde ting og sager.

Der blev vist »politiregisterblade«, »dødeblade«, Bauers kalender, www.dinslegt.no

2P trinitatis 1848 og årstal, www.geltzer.dk/kirkeaaaret

dis forum slægt og data kan man få hjælp af andre.

Kilder/digitalekilder/Maribo/Herred/skifteprotokoller

Tingbøger hvor der er skrevet mange ting ind, som ikke er skrevet i kirkebøgerne.

www.ssf.dk: Her er rigtig gode links (aurelia clemons.dk) listning.

Tirsdag den 12. november 2013

Hvordan forsker vi i Norden ved Gitte Bergendorff Høstbo.

Spændende foredrag, hvor vi kom godt rundt om, hvor man kunne finde forskellige ting.

Gitte fortalte om sin familie, hvor børnene fik 25 øre for at spise oldemors guleærter op.

Farmor, når jeg har født skal jeg nok vaske trappen færdig, for jeg skal bruge den 1 krone, jeg får for hver opgang. (dette var også en fortælling).

Gitte har været heldig at blive kontaktet via facebook og opnået navne på nogle familiemedlemmer, som hun havde billede af, men ikke vidste hvem var.

Hun fortæller også, at man skal huske at skrive kilden og stedet hvor man har fundet tingene, for det er et meget stort arbejde at finde tingene igen.

www.slægtogdata.dk - der finder man mange kilder.

www.geoalogi.dk - her skulle man kunne låne tidsskrifter, links nordisk, de sorte får's klub i udlandet, udvisning til Australien, navnerogister. Se efter Links. Dis Norge/ Emigration fra Norge til Danmark.

De fleste udenlandske arkiver er betalingsarkiver. (så pas på)

www.histori.so - dette skulle være Færøerne.

Man kan være heldig at finde specielle navne og breve på Google

www.Detdanskeudvandreaktiv.dk

www.ellis.island

www.svar.ra.se 120769_DF wretstrom1810

Tirsdag den 10. december 2013

Julemøde, hvor vi fik kaffe/the og småkager.

I år fik vi ikke gløgg og æbleskiver, fordi der sidste år var problemer med plads i køkkenet.

Vi var 12 personer, hvoraf den ene var nyt medlem.

Vi havde en hyggelig aften, hvor der blev snakket på kryds og tværs.

Tirsdag d. 7. januar 2014

Vi havde en hyggelig aften, hvor der blev vist, hvordan man kunne komme på lægdsruller på nettet.

Inge Bigum fortalte om, hvordan hun var kommet videre med sin forskning, ved at sætte en lille efterlysning i et ugeblad og fik så en henvendelse for en, som kunne fortælle noget mere og hun fik så nogle postkort, som kunne lede hende videre til en person, som hun ikke havde kunnet finde.

Tirsdag d. 11. februar 2014

Henrik Dupont Det Kongelige Biblioteks kort- og billedsamling fortæller om samlingen og giver gode råd til, hvordan vi som slægtsforskere kan gøre brug af den store samling

Det kongelige bibliotek er et nationalt bibliotek, hvor der er pligtaflevering af kort-postkort-bøger.

Hjemmesiden www.detkongeligebibliotek.dk.

I 2013 blev kort og billede afdelingen nedlagt.

Under samlinger er der en stor samling af billeder – kort luftfoto og foto,

Digitale billeder kommer der på hjemmesiden.

»Portrætsamling« er der rigtig mange billeder, man kan se på og hvis der er nogen man kender, vil biblioteket rigtig gerne have en melding og hvis man har en historie om personen, vil de også blive rigtig glade for den.

For at man kan få lov til at bruge billederne fra arkivet til sig selv og evt. til en bog, skal fotografen være død i 70 år.

Der findes mange postkort på biblioteket og dem må man gerne bladre i.

Hvis man har billeder, vil Det Kongelige Bibliotek helst ikke have dem, for man har så mange billeder, som man ikke har navne på og som man måske aldrig får navne på, man må hellere afleverer dem på lokalarkiverne, og det er lokalarkiverne meget bedre til, for der bliver de sat op, så man kan se dem og der er sandsynlighed for, at der er nogle som kender personerne.

Løftfoto: Det første fly som tog luftfoto, fløj i 1913, men under 2. verdenskrig var det forbudt at flyve, så det lå stille i mange år.

En Sylvest havde en liste over gårdene der bestilte et luftfoto.

Der er blevet laver noget der hedder » Danmark ser fra luften« og de er lagt på nettet og der er nogle private der har et login, så de kan sidde

derhjemme og flytte rundt på gårde/huse og skrive navn/og noget om de personer som har boet i huset/gården. Fyn er næsten på plads nu. I løbet af 3 mdr. Var der placeret 25.000 billeder med navne.

Håndskrift samling er kun samlet, men ikke registreret.

I brev basen kan man søge efter afsender eller modtager.

Småtryk, rapporter fra regnskaber/årsskrifter fra skoler eksisterer også på bibliotek.

Tirsdag d. 11. marts 2014

Denne aften fik vi Lars Thyge fra foreningen til at fortælle om, hvordan han er komme videre. Lars har været i gang i ca. 20 år. Det startede med at han fandt en slægtsbog i sin far og mors reol og deri stod Lars. Og så kom spørgsmålet, hvor kommer navnet Kobberø fra? Han fandt ud af at Kristine møder en soldat, som det viser sig senere at hun havde et barn med (før ægteskab men det døde). Kobberø er en lille flække oppe ved Thisted og der kommer navnet åbenbart fra. Navnet findes også i Sønderjylland- Roskilde og Thisted egnen. Lars har overtaget noget fra en slægtninge, da denne slægtninge fandt ud af, at der var en fortrukken skolelærer, som var blevet afskediget, så mistede han lysten til at gå videre i forskningen. Lars havde et billede med, hvor der står noget på bagsiden. Det kan måske passe, men det ser ud til at det måske ikke er helt sandt. Og det er måske kun en tilfældighed, om han finder ud af om det er rigtigt. Jeg syntes det er meget spændende at følge.

Tirsdag d. 8. april 2014

»Mormonernes hjemmeside FamilySearch

Lars Bo Frederiksen kom og fortalte om FamilySearch, og om hvordan man kunne søge. Der er noget der hedder Familytree og der kunne man lægge sine data ind. Hjemmesiden er under udvikling og forandre sig hele tiden, så det du fandt i går, kan du måske ikke finde i dag. Så det er lidt besværligt at arbejde med. Men han forsøgte at komme igennem det og der blev spurgt ind til, hvordan man kunne slette billeder der inde, for hvis man havde fået lagt et forkert billede ind, kunne man ikke finde ud af hvordan man fik det slettet igen. Det kunne Lars Bo heller ikke fortælle, han forsøgte eller meget, men det lykkes ikke. Alt som lægge ind i dette system, kan alle se, hvis man er i familie med dem. Og alle

kan rette i oplysningerne, også til noget forkert, hvis man vil det, men man skulle skrive hvorfor og hvem der havde rettet i systemet. Så længe personen er levende, er alt låst, så der kommer kun navn og fødselsdag frem. Det koster ikke noget at bruge systemet. Men nogen var dog bekymret, hvis de lagde alle deres oplysninger ind i dette system og kun havde det og der så skete noget med systemet, så var alle deres data væk. Men pas på med at lægge billeder ind, på nuværende tidspunkt kan de ikke slettes eller rettes.

Bestyrelsen for Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Hanne Rosenkilde Larsen, formand, Hortenziavej 4, Vester Såby,
4330 Hvalsø, tlf. 4649 9384

E-mail: formanden@RoskildeSlaegt.dk

Kirsten Printzlau, kasserer, Linkøbingvej 275, st.th.,
4000 Roskilde, tlf. 4674 1128

E-mail: kassereren@RoskildeSlaegt.dk

Ole Sylvester-Nielsen, sekretær, Skovlyst 75 A, Himmelev,
4000 Roskilde, tlf. 4675 3076

E-mail: sekretaeren@RoskildeSlaegt.dk

Martin Bang Dahl, Dalstrøget 22b, 4140 Borup
tlf. 4636 1488

E-mail: Martin@RoskildeSlaegt.dk

Inge Bigum, Skyttevej 6, 4000 Roskilde
tlf. 3082 4636

E-mail: Bigum@RoskildeSlaegt.dk

Foreningens hjemmeside på Internettet:

<http://RoskildeSlaegt.dk>



Et udvalg af Georg Ursins kriminalromaner. Se side 20.

ISBN 978-87-988682-4-8
ISSN 0904-1417