



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Roskildeegners Slægtsforskerforening

Brude Lort.

For Dig.

Nierstine Niels Datter

Der Gud og sin Sønderlige vund, og Kærlighed haver be-
sluttet, at skænd og Givende sende forens til at hind,
saa haver han ogsaa besluttet, saa sendt i haver Brud-
førdt eder med ham, og selv besikket og besejnt dig til at
indgaa i Elystland med din Protonde Brudgom, og bli-
ve Meder til din Kjærs Børn, det maa vore dig en dag-
lig jelmiggelses Aarsag til Gud, at medtage saa stor vesse-
re af ham, men nu er Guds Lidie at endrage dem i angst og
rens Berømming, formædste det vore Guds Lid og Støttelse
de Berne Lørdem, derjom du nu vil' isker og over din Min-
neste Brudgom, saa bliver det lat for dig at iske og over
den Jordiske Brudgom. Haver du nu den sande Tro og
Kærlighed til den Træenige Gud, saa vil han ogsaa give
saa som du i Kærlighed til alt det som han giver dig,
saa som du bliver i Troen og vore, og vore
vare en Evig Glæde i Elystlands, at hore den
ne Trost, du har vore tro over den Guds-
ve Gode ind i din Her-
res Glæde.

Ges i den 11. 1615.

Årsskrift 2019

32. årgang

Ane træet

Dig
2 forældre
4 bedsteforældre
8 oldeforældre
16 tip oldeforældre
32 tip-tip oldeforældre
64 tip-tip-tip oldeforældre
128 tip-tip-tip-tip oldeforældre
256 tip-tip-tip-tip-tip oldeforældre
512 tip-tip-tip-tip-tip-tip oldeforældre
1024 tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip oldeforældre
Og efter kun ti generationer har du
2.048
4.096
8.192
16.284
32.568
65.136
130.272
260.544
521.088
1.042.176
Én million aner i blot tyve generationer!

Tilsendt af Carsten Westergaard

Årsskrift 2019

32. årgang

Udgivet af: Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Redaktion: Martin Bang Dahl

Opsætning: Klarskov & Dahl, grafisk service og rådgivning
kontakt@klarskovdahl.dk

Copyright © 2019: Roskildeegnens Slægtsforskerforening

1. udgave, 1. oplag

ISBN 978-87-988682-9-3

ISSN 1603-1474

Enhver form for gengivelse fra dette skrift
må kun ske med angivelse af kilden.

Indhold

Alberti - hvad en fadder-analyse kan føre til!	5
<i>Ebbe Thygesen</i>	
På Viborg Sindssygehospital	7
<i>Hanne Thøgersen</i>	
Til fange på Dagamarhus!	9
<i>Anna Margrethe Krogh-Thomsen</i>	
Giv aldrig op!.....	12
<i>Rolf Kristensen</i>	
En anes ganske almindelige, triste historie.....	15
<i>Inge Bigum</i>	
Brudstykker af Anne Jensdatters liv	21
<i>Ole Sylvester-Nielsen</i>	
Kiersten Nielsdatters Brudfærd.....	33
<i>Carsten Westergaard</i>	
Årsberetning 2018-2019.....	37
<i>Inge Bigum</i>	
Bestyrelsen for Roskildeegnens Slægtsforskerforening.....	40

Alberti – hvad en fadder-analyse kan føre til!

Af Ebbe Thygesen

Min tipoldefar Tyge Friederichsen blev født 1770 i Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn, Højer herred, Tønder amt i det daværende hertugdømme Slesvig.

Ved begravelsen i 1844 står der, at han var gift 3 gange og fik i alt 15 børn, hvoraf 8 levede. Hans første hustru hed Anna Eleonora Laustdatter. De fik 8 børn bl.a. tvillingerne **Christian Carl** og Merred. Merred døde 6 år gammel. I min søgen efter efterkommere efter Christian Carl noterer jeg mig, at navnet ikke passer særlig godt med navngivningen i familien i øvrigt. Jeg finder også, at den førstnævnte fadder ved Christian Carls dåb hedder **Christian Carl Alberti af Flensborg**. Så Christian Carl var nok opkaldt efter denne person.

Hvem var så denne Christian Carl Alberti af Flensborg?

Iflg. familiehistorien sejlede Tyge Friederichsen i sine yngre dage som styrmand fra Flensborg.

Ved den slesvigske folketællingen 1803 står han som ”33 år gammel, gift med Anna Eleonora Laustdatter, Jordløs Huus, **Styrmand**”. I sørullen for Tønder amt 1813-1836 står han som ”eksamineret **styrmand** 21. april 1800 i Tønninge” (Sydslesvig).

Omkring Anna Eleonoras død i 1808 går han i land. Han bliver i 1810 gift med Anna Eleonoras lillesøster Pallemari, og han ernærer sig nu som husmand, ved fragtkørsel til Flensborg og som kniplingskræmmer.

En Google søgning fører til hjemmesiden og databasen ”Bewohner des Kirchspiel Adelby”. Adelby er i dag et sogn i det østlige Flensborg by. Her findes **(1)Christian Carl Alberti**, født 1742 “in Flensburg, Geldmakler (1803) in Flensburg, Große Straße Wester Seite Nr. 635, **Schiffsreeder**, Witwer, Hausvater”. Denne (1)Christian Carl Alberti er

sandsynligvis den **skibsreder** i Flensborg, som Tyge Friderichsen som styrmand har sejlet for. Denne (1)Christian Carl Alberti får 3 sønner bl.a. en (2)**Christian Carl Alberti** født 1776, "Landmann in Flensborg".

Endnu en Google søgning fører til hjemmesiden for "Proprietærgården Grauballegård 1810-1909". Her står, at Grauballegård nordøst for Silkeborg i 1812 ejes af:

(2)**Christian Carl Alberti** (1776-1831) søn af (1)Christian Carl Alberti i Flensborg, uddannet indenfor landbrug og gift med Anne Elise Lindberg. Han ejede Grauballe proprietærgård 1812-1824, hvorefter den blev solgt på tvangsauktion.

(2)Christian Carl Alberti og Anne Elise Lindberg fik én søn (3)**Christian Carl Alberti** (1814-1890). Han sad 40 år i folketinget og blev kaldt "bondevennen". Der er rejst en mindesøjle for ham i Sorø. (3)Christian Carl Alberti fik 3 børn:

- Mathilde Elise Sofhie Alberti (1846-1947). Hun blev pioner i den danske kvindesag og var, i modsætning til sine brødre, dygtig til at styre sin økonomi
- **Peter Adler Alberti** (1851-1932). Han var justitsminister 1901-1908. Han blev dømt for bedrageri mod Den Sjællandske Bondestands Sparekasse, som faderen havde været medstifter af i 1856. Han blev dømt til 8 års tugthus, benådet i 1917, men blev dræbt efter påkørsel af en sporvogn i 1932.
- Christian Carl (-1895). Han begik bedrageri, flygtede til udlandet (Argentina) i 1875 og begik selvmord i 1895.

Jo – det er sikkert og vist! Justitsminister P. A. Alberti's oldefar (1) Christian Carl Alberti af Flensborg stod sandsynligvis fadder til min tipoldefars søn Christian Carl Tygesen, som blev opkaldt efter ham og senere blev hvedebrødsbager og bosatte sig i Flensborg.

På Viborg Sindssygehospital

Af Hanne Thøgersen

Min oldefar Jens Kristian Rasmussen opholder sig de sidste 14 år af sit liv på Viborg Sindssygehospital med diagnosen Dementia alcoholica. Det er Ring-Føvling Sogneråd, som instiller ham til indlæggelse og som betaler for hans ophold.

Sognerådet sender en meget udførlig beskrivelse af hans tilstand til sindssygehospitalet for at få ham indlagt. Denne beskrivelse er meget sørgerlig, men også ret underholdende, synes jeg.

Indstilling 5.10.1903. Har været gift i 20 Aar, levede derpaa som separeret i 10 Aar og er nu Enkemand.

Han har i mange Aar været i høj Grad drikfældig, formentlig p.Gr.a. økonomiske Sorger. Hans Sindssygdom skal være begyndt for 3-4 Aar siden og har udviklet sig lidt efter lidt.

I de sidste 3-4 Aar har hans Dagværk bestaaet i hver Formiddag at gaa den halve Mil fra sig Hus til Brædstrup med sine Brændevinsflasker for at faa dem fyldte, og undervejs sad han vistnok mange Gange i Vejgrøften og drak. Om aftenen gjorde han den samme Tur med sine Flasker til en anden Brændevinshandel, og hjemme laa han i Reglen til sengs. Gangen blev lidt efter lidt mere vaklende og usikker, og sidst i Mai 1903 hentedes den indl. Læge til ham, da Sogneraadet havde faaet Oplysning om, at han ikke mere kunde komme af Sengen. Det viste sig da, at han havde ligget ca. 5 Uger, og i den Tid forrettet al sin Nødtørft i Sengen, saaledes at han bogstavelig laa i en ren Mødding, bestaaende af Exkrementer, sammenæltede med Fjer fra den hullede Dyne. Han var oversmurt med denne Blanding ikke blot på Hænderne - hvoraf kun Fingerspidserne var nøgne - men paa Halsen, i Ansigtet og i sit lange Skæg - et ubeskriveligt Syn.

I denne Situation var det hans højeste Ønske at blive liggende, da han "laa godt". Da han nogle Dage senere blev rensset og indlagt paa Sygehuset, viste det sig, at han havde overfladiske Decubitussaar [liggesår] lige fra nates [ballerne] til Nakken. Det viste sig endvidere, at han havde en Parese [lammelse] i begge Ben, og at navnlig Koordinationen lod meget tilbage at ønske; der var Parese af Sfinkterne [luk-

kemusklernerne] med involuntær Afgang af Urin og Fæces. Da Spitius efterhaanden blev ham helt nægtet, gjorde han mange Forsøg paa at hænge sig, rev mange Stiklagener itu og snoede Strimlerne om Halsen, saaledes at han engang fandtes helt Cyanotisk [blåfarvet]. Da han omsider faldt til Ro, anbragtes han i Pleje hos Smaafolk i Nærheden, hvor Lægen atter saa ham d. 5/10 03. Han havde ligget dér i 3 Maaneder; kan aldeles ikke gaa; involuntær Afgang af Ekskreterne. Spiser godt; men kan kun spise "Mellemmader" selv, al anden Mad maa hældes i ham - faar vistnok 4 Snapse om Dagen. Sover oftest godt Nat og Dag; men kan dog finde paa at ligge og raabe og støje om Natten; spørger man saa, hvad der er i Vejen, forlanger han med sin lallende Stemme Toddy. Hvis han saa trues med at miste sin Brændevin næste dag, kan han blive stille Resten af Natten.

Han har hverken Bevidsthed om Tid eller Sted og kender kun de Personer, han nu ser hver Dag. Mennesker, han har kendt i mange Aar, paastaar han ere døde for længe siden, ligesom han mener, at alle hans Børn er døde.

Har ikke foretaget noget Tintamen suicidi [forsøg på selvmord] i i de sidste 3 Maaneder.

Indstillingen ender med at erklære, at der er Lamhed tilstede, samt at han ikke lider af nogen kronisk Lidelse af Betydning og at hans nuværende Befindende i legemlig Henseende er udmærket.

Til fange på Dagmarhus! **- og andre oplevelser fra Krigens tid**

Af Anna Margrethe Krogh-Thomsen

Under Anden Verdenskrig var min far Kristian Rasmussen med til at trykke illegale blade. Som følge deraf blev han jagtet af tyskerne, og måtte til sidst "gå under jorden" som det hed. Min far kom kun sjældent hjem til sin familie. Vi boede på Christiansdal i Rødovre lige uden for



København. I stueetagen Mor, (Far) og vi 3 søskende, ovenpå mine bedste-forældre.

Noget af det jeg selv kan huske var engang Gestapo kom for at lede efter min far. Min far og mor var hjemme, så de lod mig (jeg har været omkring 6 år lukke op). En dansk mand spurgte venligt: Er din far hjemme? Så kom Mor til og lukkede dem ind i den første stue, her så de sig om, og fik øje på nogle breve der lå fremme på en kommode. De var tyske "libesbrieffe" (kærlighedsbreve), som min moder havde gemt fra sin ungdom i Sønderjylland. Da Gestapo fik dem i hænderne, begyndte de med et smøret smil at læse dem. De var lagt frem med fuld overlæg af min Mor, det gav min Far nogle kostbare minutter til at flygte ud af husets bagdør og væk gennem nabohaverne. I køkkenet var nogle af underskabene tømt, og havde en slå sat i indvendig, så far eventuelt kunne gemme sig i skabene.

Andre gange kom Gestapo om natten og gennemrodede hele huset, selv i sengene hvor mine gamle bedsteforældre sov, blev dynerne revet af.

Gestapo blev mere og mere irriteret over ikke at kunne pågribe og fange min far, derfor tog de til sidst min Mor med som gidsel til Dagmarhus i København, som ses på billedet her. Bemærk antiluftskytstårnene på taget af bygningen, billedet er taget af modstandsbevægelsen i hemmelighed. Fotografering var jo selvfølgelig forbudt.



Min mor har senere fortalt følgende om sit ophold på Dagmarhus. Hun blev hentet af Gestapo og ført ind i et rum, hvor hun sad alene og ventede på at blive afhørt, de ville jo presse hende til at fortælle hvor min far opholdt sig.

Ved hende stod en tysker vagt med gevær og det hele, han så meget bøs og streng ud. For hende gjaldt nu alle kneb, så hun prøvede at komme i samtale med ham ved at sige til ham "Hvor de dog ligner min søsters søn?" Han så stadig lige streng ud og svarede "Det er jeg nok også", hvortil mor svarede "Nej det kan de ikke være, for han er lige faldet i den strenge vinter Rusland kun 19 år gammel, og hans broder er ligeledes faldet for et par måneder siden i Rusland knap 18 år gammel, og den tredje søn har vi intet hørt fra! Deres far fik et nervesammenbrud over at miste alle 3 sønner, det tolererer man jo ikke Tyskland, at en mand er så svag, at han ikke kan ofre sine sønner for fædrelandet, så han "døde"

efter en dags ophold på hospitalet". På billedet ses 3 dejlige drenge, der aldrig nåede at blive voksne og få et rigtigt liv.

Da mor var færdig med at fortælle sin beretning, så hun på den strenge soldat, og kunne nu se tårer i hans øjne, (han var et menneske trods alt) Han svarede mor "Skynd dem at følge med mig, min sig aldrig dette til nogen", Derpå tog han mor hårdt i armen og rev hende med ned ad nogle gange til en dør og sagde "Skynd dig at forsvinde". Det var en dør ud af bygningen ud til friheden, og det kan nok være mor fik benene på nakken, for at komme ud og advarer far og hans venner. Efter den dag kom far meget sjældent hjem. Selv juleaften blev holdt i smug på en helt forkert dato. Det var svært for os børn at forstå, at vi ikke måtte fortælle til vore kammerater, at nu var det vores tur til at holde jul og få gaver, men heldigvis fik krigen en slutning og vi kunne leve som andre familier, hvor far kunne være hjemme og læse historier mm for os børn igen.

Giv aldrig op!

Af Rolf Kristensen

Min interesse for slægtsforskning startede i slutningen af 1970'erne med, at jeg ville undersøge en fortælling der var blandt mine farbrødre og faste om, at deres slægt kom fra kulsvierne, det var derfra vi havde vores meget mørke hår. Og ligeledes var der en historie om, at vores mellemnavn Ambrosius kunne føres langt tilbage i tiden. Men ingen vidste dog noget konkret. Min farfar døde da jeg var omkring 4 år, så her kunne jeg ikke hente hjælp.

Min farfar var købmand i Vester Såby, og det var her jeg startede min eftersøgning. Han var døbt Rasmus Ambrosius Christensen. Jeg fandt herefter min far og alle hans søskende i kirkebogen for Kirke Såby. Det viste sig, at kun et af min farfars 8 børn havde fået mellemnavnet Ambrosius, nemlig min far.

Jeg søgte nu efter mine oldeforældre og ingen af dem havde navnet, men jeg fandt at min farfars morbror havde givet et af sine børn Ambrosius til mellemnavn. Herefter fulgte jeg slægten tilbage men fandt ikke flere. Jeg har så kunnet konstatere, at min fars slægt er en bondeslægt og hovedsagelig kommer fra områder i Voldborg herred. Jeg måtte herefter erkende, at ingen af de gamle familiehistorier havde hold i virkeligheden.

Min mors slægt havde jeg ikke kendt meget til. Min mor voksede op som plejebarn i Brønshøj, og i min barndom, blev der ikke talt om hendes biologiske familie. De få gange det kom på tale blev hun meget berørt og ked af det.

Efter hendes død i 1984 fik jeg lyst til at forsøge, om jeg kunne finde oplysninger om hendes biologiske forældre. Jeg fandt hendes fødsel i kirkebogen for Den Kgl. Fødselsstiftelse hvor hun stod som barn af Ukendt nr. 296. Det var jo ikke meget at gå efter. Herefter sendte jeg en ansøgning til Kordegnen ved Rigshospitalet for at få oplysning om, hvem der gemte sig bag dette nr. Desværre fik jeg at vide, at man først 100 år efter min mors fødsel kunne imødekomme min ansøgning, og man kunne ikke oplyse, om der var oplysninger at give, da kvinde nr. 296 kunne være en anonym fødende. Det var et kedeligt svar at få, da

min mor var født i 1907 og jeg måtte altså vente i mere end 20 år indtil 2007, før jeg kunne forsøge igen. Jeg forsøgte endnu engang efter nogle år og henviste til at jeg var søn og min mor var død, men fik desværre samme svar. Så da der var få uger tilbage før 100 års dagen for min mors fødsel sendte jeg den 3. ansøgning og denne gang gav det resultat.

Jeg fik oplyst, at min mormors navn var Hulda Marie Rasmussen og jeg kunne nu begynde at søge tilbage i hendes slægt. Jeg ville selvfølgelig også gerne have kendskab til min morfar. Jeg var i den periode en del på Landsarkivet på Jagtvej, det var jo før vi kunne sidde hjemme bag computeren og finde oplysninger. Jeg talte med en historiker, der var kendt for at være særdeles god til at hjælpe med diverse problemer. Jeg forlaget ham mit ønske om at finde min morfar og hvordan han mente dette kunne lade sig gøre. Desværre fik jeg den besked, at når der ikke var oplyst noget navn til fødselsstiftelsen, var det fordi den fødende ikke ville eller kunne oplyse hvem faderen var.

Jeg måtte så erkende at det kun var min mormors slægt jeg kunne få mere at vide om. Hendes forældre boede Rebellavej i København og ved FT 1916 kunne jeg se, at der også boede en datter, Else født i 1908, men ved FT 1921 stod hun som datterdatter, jeg kunne ikke se hvem hun var datter af. Jeg søgte hendes konfirmation og fandt at hun var født på Den kgl. Fødselsstiftelse af ugift nr. 941. Igen intet navn på moderen, men her fandt jeg moderens navn i protokollen over ugift fødende. Det var Huldas barn og dermed en halvsøster til min mor. Jeg forsøgte mig i alimentationsprotokollen, der kunne jo være en mulighed for, at der var søgt om børnepenge når barnet var anbragt hos bedsteforældrene. Jeg fandt, at Hulda søgte om bidrag fra Anker Villy Andersen, til de to piger hun havde født henholdsvis den 13. marts 1907 og den 28. juli 1908. Der stod også henvisningsnr. til en anmodning i 1907 om, at Anker Villy Andersen blev krævet børnebidrag til min mor, Vibeke Marie Oline, så Else var ikke en halvsøster, men en helsøster. Her fik jeg så alligevel navnet på min morfar, til trods for tidligere besked på landsarkivet.

Hulda havde altså fået 2 børn inden for 2 år, med den samme mand. Hvorfor det kun var den sidst fødte der kom i pleje hos morforældrene må stå hen i det uvisse.

På rigsarkivet fik jeg mulighed for at se sagen om betaling af bidrag til pigerne. Jeg fik diverse udskrifter fra Kjøbenhavns kriminal- og politiets civilkammers protokol.

Anker Villy Andersen var imidlertid flyttet til Maribo, hvorfor sagen blev videresendt til By- og Birkekontoret i Maribo. Her var der bilag, hvor han blev afhørt hos politiet i Maribo. Der var ligeledes et håndskrevet brev fra Anker Villy Andersen til Maribo Stift, hvor han bl.a. oplyste, at han tjente 125 kr. for vinteren og skulle have 150 kr. for sommeren, så han tjente ikke så meget om året, som han foreløbig skulle betale i underholdsbidrag til børnene. Han beder Stiftet om at nedsætte bidraget.

Men Anker Villy Andersen kunne åbenbart ikke se en ende på denne sag, så han vælger den 20. maj 1909 at afrejse med dampskibet "United States" fra København til Amerika.

Jeg søgte efter Anker i USA og fandt, at flere af hans søskende også var emigreret og alle havde slået sig ned i Wisconsin. Her døde Anker i 1942, som ugift, så Hulda var måske hans eneste store kærlighed.

Min mormor blev i 1911 gift med Sofus Brokmann og fik 8 børn med ham. De boede alle i Københavns-området. Jeg fik lyst til at forsøge om jeg kunne finde nogle af efterkommerne efter min mormor og havde set, at der i Familie-Journalen var en side hvor man kunne søge efter forskelligt, bl.a. efter bekendte eller slægtninge man havde mistet kontakten til. Jeg satte en annonce i, om der var efterkommer af Hulda og Sofus Brokmann og efter et stykke tid fik jeg to henvendelser fra børnebørn af min mormor. Den ene af den jeg fik kontakt fra var min mors kusine Jytte, hun havde et billede af min mormor som hun gerne ville give mig. Tilfældet ville, at hendes søn skulle til Prag samtidig med at min kone og jeg var der på ferie. Vi aftalte et tidspunkt hvor vi kunne mødes dernede Og der, midt på Karlsbroen i Prag, så jeg min mormor for første gang. Vi har efterfølgende mødtes flere gange og har haft nogle hyggelige timer sammen.

Så selvom alt så håbløst ud med min mor som datter af nr. 296, kan der komme mange spændende oplysninger frem.

En anes ganske almindelige, triste historie

Af Inge Bigum

Den 24. juni 1846 bliver min tipoldefar på min mors side, født i Vejleby, en lille landsby i Horns Herred på Sjælland. Faderen er husmand Peder Olsen, og moderen hedder Kirsten Jensdatter. De har i forvejen 2 børn, og moderen har født en dødfødt pige knap 2 år før Oles fødsel. Vejleby hører til Ferslev sogn, og der er kun et par kilometer



Ferslev kirke

til Ferslev kirke, hvor han bliver døbt den 2. august, 6 uger gammel. Umiddelbart ser det ikke ud til at fadderne er hentet fra familien. Ole bliver vaccineret få dage efter sin et års fødselsdag for kopper, hvilket ses i kirkebogen ved hans konfirmation den 15. april 1860. Han får dispensation fra Biskoppen København, da han ikke er fyldt 14 år ved konfirmationen.



Side fra Bispearkivet

I Bispearkivet kan jeg se, at Ole er blandt de børn i Ferslev-Vellerup sogne, der får tilladelse til at blive konfirmeret. Ole bliver konfirmeret sammen med 9 drenge og 13 piger. Han får karaktererne g? i kundskab og mg i opførelse. Han har altså ikke været mellem de klogeste i klassen, men opførelsen har været ok.

Jeg kan følge Oles forældre ved alle folketællingerne, og i 1860 er faderen blevet arbejdsmand. De to ældste søskende er flyttet hjemmefra. Storebror Jens er tjenestedreng på en gård i landsbyen, og storesøster Bodil Marie er tjenestepige i Skibby. Dette kan jeg følge i kirkebogens til- og afgangslister. Ole får yderligere tre små søstre.

På afgangslisten 1864 i Ferslev kirkebog læses, at Ole Pedersen den 2. maj er rejst fra sin tjeneste hos gårdmand Hans Simonsen på Vejlbj Mark til Roskilde. Hvornår han er kommet ud at tjene kan jeg ikke se.

Jeg kan ikke finde ham på nogen lister i Roskildes kirkebøger. Men på tilgangslisten i Syv Sogn uden for Roskilde, tilmelder han sig hos Præsten den 1. november 1864. Han er 18 år, og er ankommet til Vibygård fra Roskilde.



Vibygård

Den 1. maj 1866, bliver både hans og min skæbne afgjort. Da ankommer der nemlig en ny tjenestepige til Vibygård. Hun hedder Mette Marie Eriksen, er 23 år og kommer fra en plads på gården Vernersminde i Særløse. Hun er født i Osager, en landsby nær Osted ved Roskilde.

Mette Marie bliver nemlig gravid ret kort tid efter ankomsten. Hun udlægger som barnefader tjenestekarl Ole Petersen på Vibygård. Han vedkender sig åbenbart faderskabet, for Mette Marie flytter hjem til hans forældre i Vejleby, hvor hun føder datteren Maren Kirstine den 28. juli 1867. Der bliver lavet en anmeldelse fra Sognepræsten i Ferslev, da moderen på ti måneders dagen før nedkomsten, havde tjeneste på Vibygård. Trolovelsen bliver anmeldt af præsten den 8. august, og

barnet bliver hjemmedøbt den 9. august af pastor Leth. Blandt fadderne er Oles søster Bodil Marie og hendes mand Lars Nielsen.

Ole og Mette Marie bliver viet i Ferslev kirke den 22. september 1867. Samtidig bliver datteren fremstillet i kirken. Mette Maries far er død af lungesygge i 1850, så moderen skal give sit samtykke til vielsen, og det gør hun ved en attest af 31. juli 1867. Oles far er på Vellerup Hospital (Fattighus) i 1870 som arbejdsmand, og han er ikke vidne ved vielsen. Det er derimod hans svoger Lars Nielsen, der er indsidder i Kyndby, og Anders Pedersen, der er husmand i Veileby.

Ole er stadig fæstet på Vibygård, men han rejser derfra den 1. oktober 1867 til Ørsted, hvor jeg dog ikke kan se ham på tilgangslisten.

Da Ole er født før 1849, bliver han indskrevet i lægdsrullen ved fødslen. Jeg kan også finde ham på tilgangslisten, hvor han bliver indskrevet igen ved sin konfirmation. Ole bliver indkaldt fra den 25. april 1869 til den 14. august 1870 i den 18. bataljon.

35	129	Ole Nielsen	Veileby	1846	65 1/4	1	54	6/9	1	1
----	-----	-------------	---------	------	--------	---	----	-----	---	---

Fra Militærets stambog

Jeg får oplyst, at Ole måler 65 ¼ tomme, hans højde er altså 171 cm. Fra 1868 til 1923 ligger 18. bataljon i Helsingør, så jeg finder Ole i folketællingen 1870 som menig soldat på Kronborg.

Sidst på året 1867 rejser Mette Marie fra Veileby til København. Ved folketællingen 1870 er hun tjenestepige hos Frederik Christopher Bülov og hustru Helene med deres 7 børn og i alt 8 tjenestefolk. De bor på Store Bakkegård i Valby, det nuværende Ny Carlberg. Jeg kan ikke finde ud af, hvor deres lille datter Maren Kirstine opholder sig.

Ole betegnes som Frimand (betyder at han er hjemme og kan tjene penge til familien) i perioderne 14. august 1870 til 17. juni 1872 og 30. juli 1872 til – der er ingen dato. Han overføres til forstærkningen ved 31. Bataljon i 1877.

Ved folketællingen 1880 i Valby, er Ole 33 år og bryggeriarbejder. Mette Marie er 35 år. De har fået 4 piger, Maren Kirstine 12 år, Helene Jensine på 8 år, Louise Frederikke på 6 år og Agnes Boline på 2 år. Og i 1882 får de sønnen Frits Kristoffer Bjørn. På det tidspunkt



*Ole, Helene, Frederikke Petrea Oline,
Mette Marie og Fritz.*

bor familien på Gammel Jernbanevej 29 i Valby. Ole har været arbejdsmand 1871-1873, bryggerkarl 1877-1880, fyrbøder 1882, og bryggeriarbejder 1893.

Det ser ud som om familien har boet i Valby siden de rejste fra Veileby, da det er adressen ved børnenes dåb. I 1880 er adressen Gl. Jernbanevej 29 i Valby. I Politiets mandtalslister kan jeg se, at Ole og familien har boet på Lille Enghavevej 1, 1. sal, i perioden fra november 1882 til maj 1894. Den 1. maj 1895 bor de på Oehlenschlægersgade 36, 2 sal, og det bliver Oles sidste adresse.

Den 4 årige Agnes Boline dør den 17. april 1881 af meningitis. Hun bliver begravet den 24. april på Hvidovre kirkegård.

Der sker et eller andet i Oles liv, så han bliver indlagt på Skt. Johannesstiftelsen den 16. november 1886, på stue 23. Han er da 42 år. Han bliver udskrevet igen den 9. december.

Ved folketællingen 1890 er Ole 43 år, og ansat som kusk ved Hvidovre Kirke. Mette Marie er 46 år og husmoder. Helene Jensine på 18 år, Frederikke Petrea Oline på 9 år, og Fritz Christoffer Bjørn på 7 år, bor hjemme. Det er også de tre børn, der er med på billedet taget omkring 1892. Maren Kirstine og Louise Frederikke Amalie er åbenbart flyttet hjemmefra.

Ved en befolkningstælling i Københavns politikreds 5, den første november 1893, ses at familien stadig bor på Lille Enghavevej 1, første sal. De børn, der er hjemmeboende er Helene Jensine, Louise Frederikke Amalie, Frederikke Petrea Oline og Frits Kristoffer Bjørn.

Ole bliver igen indlagt på Skt. Johannesstiftelsen d. 31. marts 1895, denne gang på stue 29. Han er da 54 år. Han bliver udskrevet igen den 5. april. Diagnosen er demens alcol. Han har jo nok fået en del at drikke gennem årene ved sin ansættelse på Carlsberg Bryggeriet.



Johannesstiftelsen

Ole Pedersen dør den 7. marts 1896. Han begår selvmord ved at hænge sig på Legepladsen Enghavevej. I politiets rapport står der at det var på grund af næringsssorger. Det skulle ikke være så ualmindeligt, at nogle valgte den udvej, fordi de så var sikre på at blive fundet af de vagter, der førte tilsyn med området.

Det fortælles i familien, at Ole, sammen med nogle arbejdskammerater, spillede på et lod i det Kgl. Klasselotteri. Han havde forinden fornyelsen indkasseret fornyelsesbeløbene fra sine arbejdskammerater, men glemte at forny lotterisedlen. Da denne i den 6. trækning kom ud med den store gevinst, begik han selvmord ved at hænge sig.

Ole bliver begravet fra Søndre Kapel Sct. Mathæus kirke fredag den 13. marts 1896 kl.14, på Vestre Kirkegård af pastor Nissen. Gravstedet kostede 20 kr. Ole boede på Sct. Johannesstiftelsen ved sin død, han blev kun 49 år.



Dødsattesten.

Arkivalier brugt i forskningen:

Kirkebøger

Folketællinger

Lægdsruller

Politiets mandtalslister

Politiets registerblade

Politiets efterretninger

Sjællands Stifts Bispeembede

Sct. Johannesstiftelsen

Dødsattester

Den eneste oplysning jeg har om min oldefar Ole Pedersen, er det om lotterigevinsten, og så billedet af familien, hvor min mormor er datteren Helene. Alle andre oplysninger er hentet fra ovenstående arkiver og arkivalier. Jeg synes det er utrolig meget, man kan finde om en ganske almindelig mand. Og der kan sagtens være ting, jeg ikke har tænkt på.



*Billede malet af Poul Fischer (1860 -1934)
Vinterdag på Vesterbro ved Sankt Matthæus
kirken.*

Brudstykker af Anne Jensdatters liv

Af Ole Sylvester-Nielsen

Da jeg kikkede i oversigten i Karlebos kirkebog 1768 – 1814 blev jeg opmærksom på nogle sider om mægling mellem ægtefæller når de havde ansøgt om separation. I de fleste sager kom det ikke til skilsmisse. Der var en hvor det ikke lykkedes, og den besluttede jeg at søge flere oplysninger om.

Her er forhandlingen om separation i kirkebogen

Første møde:

Aar 1832 den 4 Marts vare Ægtefolkene Christian Jørgensen Huusmand i Kirkelte og Hustru Anne Jensdatter forsamlede i Præstegaarden og besværede sig over et uforligeligt Samliv, samt ytrede enstemmig det Forlangende at vorde separerede fra Bord og Seng. Uagtet det blev forsøgt at mægle Forlig imellem dem, mislykkedes dog Forsøget, hvorefter Attest om det stedfundne Møde blev dem efter Anordningen meddelt.

Christian Jørgensen

Anne Jensdatter

m p P

m p P

Til Vitterlighed

C. Wever

Svane

N W Sibbern

Næste møde:

Aar 1832 den 26. September vare atter Ægtefolkene Christian Jørgensen Væver i Kirkelte og Hustru Anne Jensdatter forsamlede i Præstegaarden og gientage deres Besværinger over hinanden uforligelige Sindelav, Manden over hendes Mangel af Huslighed og hun især over hans Moders heftige og voldsomme Adfærd imod hende. Undertegnede Sognepræst og Medhjelpere fraraadte dem alvorlig fra Skilsmisse og formanede dem til paa begge Sider at vise Føielighed, bedre Orden og Huslighed, samt paalagde Manden inden November Maanedes Udgang at forskaffe sig og Hustrue en anden Beboelsesleilighed for at unddrage hende Moderens selvraandige og haarde Opførsel. Benævnte Ægtefolk indgik dette Kommissionens Forslag ved deres egenhændige Underskrift og erklærede sig at være med hinanden forligte.

Christian Jørgen Sen Anne Jens Datter
med ført pen med ført Pen
Saaledes i vor Overværelse
C Wever Hans Pedersen Ole Andersen

Sidste møde:

Aar 1837 den 26. November vare de under 30. Marts 1833 ved Amtets Resolution fra Bord og Seng separate Ægtefolk Væver Christian Jørgensen i Kirkelte og Anne Jensdatter forsamlede i Præstegaarden i Sognepræstens og Medhjelpenes Nærværelse, Christian Jørgensen yttrede Forlangende om Ægteskabets aldeles Ophævelse og producerede i den Anledning en Ansøgning til H. M. Kongen om Tilladelse til at indgaa nyt og andet Ægteskab. Anne Jensdatter erklærede, at hun paa ingen Maade gav sit Samtykke til Ægteskabets Ophævelse. Uagtet det blev forsøgt at bringe dem til Enighed og god Forstaaelse, blev det dog umuligt at tilvejebringe noget Forlig imellem dem, saa at den foretagne en Mægling var forgæves.

Dette bekræftedes ved deres fælles Underskrift

Christian Jørgensen Anne Jensdatter

Saaledes i vor Overværelse

C. Wever

Ole Andersen

Lars Sørensen

Da jeg søgte flere oplysninger om parret, fandt jeg først deres bryllup. De bliver gift i Karlebo kirke.

Bryllup Vielsesdagen 15. december 1830:

Ungkarl Christian Jørgensen 24 år, væver boende i Kirkelte

Pige Anne Jensdatter 30 år opholdende sig i Kirkelte

Forlover: Gaardmand Christen Nielsen i Brønsholm, Jens Jensen Breelte.

De får en søn Jørgen Christiansen født 9.1.1833, døbt i Karlebo kirke 3.3.1833:

Christian Jørgensen husmand i Kirkelte og hustru Ane Jensen

Faddere: Gaardmand i Vejenbrød Christen Niensens hustru, Pige Thrine Jensen fra Breelte, Tjenestekarl Fritz Jørgensen, Peder Larsen og Anders Jensen alle i Kirkelte.

Christian Jørgensen får bevilget skilsmisse og kan derfor bliver gift igen:

Karlebo kirkebog 1825 – 1841 side 334 Bryllup 6.12.1840
Christian Jørgensen 34 år, Væver i Kirkelte andet Ægteskab
Pige Birthe Marie Jensen 24 år afdøde Husmand i Kirkelte Jens
Nielsens datter. Forlover: Gaardmand Christen Pedersen og Husmand
Jens Jensen begge i Kirkelte.

Obs. Jens Jensen og pigen Thrine Jensen er begge fra gården Breelte, de er Anne Jensdatter søskende. Den oplysning er vigtig, fordi jeg derved med sikkerhed kan følge Anne Jensdatter, som datter af gårdmand Jens Hansen på gården Breelte.

I Blovstrød er omkring 10 gårde, som altid har ligget udenfor landsbyerne de har navne som Hvedehavegård, Stumpedøsegård, Langiltegård og Stimestrupgård jeg har forsøgt at følge gårdene og deres beboer fra slutning af 1680 og fremefter især via skifter. Breeltegård har jeg også fulgt og derved er gårdmand Jens Hansen og hans børn kommet ind i mit slægtsprogram selv om de ikke er min familie men en sidegren til en sidegren.

Om Jens Hansens datter Anne Jensdatter havde jeg den notiits at hun havde født et uægte barn, men jeg havde ikke søgt mere om dette forhold, men nu kikkede jeg mere grundig på Anne Jensdatter og det barn hun fik, jeg finder mange spændende oplysninger.

Blovstrød kirkebog 1814 - 1837

Født 24.6.1824, Johanne Marie, Slegfred barn Døbt i Kirke, Onsdag d. 7. juli.

Moderen Ane Jensdatter Gmd. Jens Hansens Datter af Breelte.

Til Barnefader udlagt afg. Husmand Lars Mikkelsen af Usserødshuse.

Faddere: Ole Rasmussen hustru af Usserød, Gmd. Hans Pedersen af Lønholt Grønholt sogn,

Husmand. Ole Rasmussen af Usserød.

Blovstrød kirkebog 1814 – 1837

Død 24.5.1824 . Begravet 28.5.1824.

Lars Mikkelsen, 49 år, Husmand af Usserød huse

Hængte sig i Vildelse og blev paa Grund deraf begravet med sædvanlig Cermonier ifølge Amtets Resolution af 26. maj Hustruens navn Johanne Poulsdatter.

Der går næste 1 år før der bliver skiftet efter Lars Mikkelsen, for der er måske nogle problemer der først skal undersøges. Enken får deres eneste barn, datteren Gjertrud, gift meget hurtigt. Enken får derved en svigersøn, som hjælper hende og støtter hende ved forhandlingerne i skiftet om børnebidrag med mere, foruden den hjælp hendes lavværg Jens Muusmann giver.

Blovstrød kirkebog: Bryllup 3.7.1824 hjemme ifølge Vielsesbrev af 26. Juni 1824:

Ungkarl og Dugmagersvend Christen Sørensen af Usserød 23 aar
Pige Gjertrud Larsdatter Datter af afg. Husmand Lars Mikkelsen af Usserødhuse 19 aar

Forlover: Lars Pedersen Spindemester paa Usserød Værk og
Niels Espersen Husmand af Sandbjerg Birkerød Sogn
Skifte efter Lars Mikkelsen husmand i Usserød

Hørsholm skifteprotokol 1817 – 1835 side 620

Lars Mikkelsen Huusmand i Usserød

Aar 1825 den 6. April blev efter foregaaendt Bekiendtgjørelse afholdt en Samling i afdøde Huusmand Lars Mikkelsens Stervboe ved Skifteforvalter Kammerraad og Amtsforvalter Lytz i Overværelse af undertegnede Vidner. Enke Johanne Poulsdatter mødte med hendes Lavværg Gaardmand Jens Muusmann af Usserød saa mødte ogsaa den afdødes Datter Gertrud Larsdatter med hendes Mand Dugmager Christen Sørensen af Usserød Værk.

Huulmand Hans Minnelisen af Sandholtz Lyndelse i Fyen lader Procurator Hude af Hirschholm forevise et Kongelig allernaadigt Arvefæste Skiøde af 16. Nov. 1809 hvorefter Peder Poulsen var givet Arvefæste paa Huset No. 6 af Usserød Skovhuse, forsynet med Paategning om at dette Skiølt ifølge det kongelige Rentekammers Resolution af 28. Aug. f. A. maa være giældendt for Hans Minnelisen. Da dette Huus aldrig har tilhørt Lars Mikkelsen, paastod Komparenten det undraget fra dette Boes indtægter hvormed det med tilhørende Jorder fejlagtig er indkommet med Værdi 90 Rd. Sedler. Enken med Lavværg saa og det myndige Arving bifaldt Hans Minnelisens Paastand og saaledes udgaaer benævnte Huus og Jord fra dette Boes Midler. Det Huus med Jord afdøde Lars Mikkelsen

der for uden var i besiddelse af og som nu hans Enke efter ham bruger, er et Fæstehuus som tilhøres Hr. Majested Kongen.

Skifteforvalteren bemærkede at han med Boets Debitorer, Jens Hansen i Breelte for 85 Rd. Sedler, Jens Mortensen i Brønsholm for 50 Rd. Sedler og Ole Poulsen i Veinbrød for 64 Rd. Sedler, havde indgaaet Forlig hvorefter de respective Summer for en Tid siden ere forfalden til Betaling, men at de endnu ikke nogle igientagen Erindringen ere indkomme. Paa Grund af at disse Penge endnu ikke ere indkommen, bifaldt Enken og den myndige Arving at Debitorerne endnu giver 14. Dage Henstand til at foranstalte samme indbetalt her til boet, men skulde det over den tid forstaae vilde de forvente den inddreven ved Exception efter de afsluttet Forlig. Skiftet blev herefter udsadt indtil videre.

Johanne Poulsdatter Ch. Sørensen

Som Lavvæрге

til Vitterlighed

Jens Musmann

Arntsen Tidemand

Lars Mikkelsen husmand i Usserødhuse.

Aar 1825 den 25. Mai blev paa Hirschholms Amtstue holdt Skiftesamling i Husmand Lars Mikkelsen og efterlevende Enkes fælles boe af Usserødhuse, ved Skifteforvalter Kammerraad og Amtsforvalter Lytz i Overværelse af undertegnede Vidner. Skifteforvalteren fremlagde en Begiæring fra Gaardmand Jens Hansen i Breelte af 7de Mo. om et Forlig maa blive forsøgt mellem ham og Stervboet betreffend 200 Rd. Sedler som den Afdøde og hans efterladte Enke skal have lovet at ville give til et af bemeldte Jens Hansens Datter født uægte barns Underhold og Opdragelse m.m. Skrivelsen lyder saaledtes.

I Anledning her af var mødt paa Jens Hansen Breeltes Vegne efter dennes Fuldmagt, Gaardmand Hans Pedersen af Lønholt samt Enkens Lavvæрге Gaardmand Jens Muusmann af Usserød, som tilkiendegav at Enken formedest Sygdom, ikke selv var mødt ligeledes mødte Dugmager Christen Sørensen af Usserød, der er gift med den afdødes Datter. Skifteforvalteren forsøgte at tilvejebringe Forlig mellem vedkommende i Henseende til den opgivne Gienstand men da saadant ikke var at opnaa blev Skiftet udsat indtil videre.

Til Vitterlighed
Tidemand Dreyer

Lytz

Lars Mikkelsen huusmand i Usserødhuse.

Aar 1825 den 6. August blev efter foregaaende Bekiendtgørelse holdt en Skiftesamling paa Hirschholms Amtstue i Stervboet efter afdøde Lars Mikkelsen Huusmand af Usserødhuse ved Skifteforvalter Kammerherre og Amtsforvalter Lytz i Overværelse af undertegnede Vidner. Enken mødte med Lavværgen Gaardmand Muusmann af Usserød, saa mødte ogsaa Dugmager Christen Sørensen af Usserød. Skifteforvalteren bemærkede at Boets Fordring hos Jens Mortensen i Brønsholm nu er indkommen Enken tilkiendegav at Gaardmand Jens Hansen af Breelte med Hensyn til de paa hans Datters Vegne heri Boet giorte Fordringer, har foranstaltet et Tings Vidne optaget, hvormed hun ventede at her i Dag vilde fremkomme. Hans Pedersen af Lønholt mødte og anmeldte at hans Svoger Jens Hansen formedest Svagelighed ei i Dag kan mødt. Da intet videre kunde foretages blev Skiftet udsadt i Dag 8 Dage Eftermiddag kl. 4

Til Vitterlighed C Lytz
Hans Christensen

Lars Mikkelsen huusmand i Usserødhuse.

Aar 1825 den 13. August blev Skifte efter Ovennævnte continueret i under anførte Vidner Overværelse. Mødte Gaardmand Jens Hansen af Breelte og fremlagde Indlæg af 9de dennes med deri paa beraabte Tingsvidne, som blev acteret. Derefter mødte Gaardmand Jens Muusmann af Usserød som Lavværgen for Lars Mikkelsens Enke og efter at have været udlaant det af Jens Hansen produceret Indlæg og Tingsvidne, forelagde Enkens Tilsvar af Dags Dato, som ligeledes blev acteret. Den Afdødes Svingersøn Christen Sørensen af Usserød henholdt sig til hans Svingermoders i Dag fremlagt Indlæg. Jens Hansen begjærede Udskrift af det fra Enken Johanne Poulsdatter fremkomne Indlæg og Skiftet udsat i 8 Dage for at besvare samme. Den forlagte Udskrift og Skiftet Henstand til i Dag 8 Dage, Eftermiddag Klokken 4 blev bevilget.

Til Vitterlighed Lytz
Arntsen Tidemand

Lars Mikkelsen huusmand i Usserødhuse.

Aar 1825 den 20. August blev atter holdt Skiftesamling i undertegnede Vidner i Overværelse Gaardmand Jens Hansen af Breelte mødte paa sin

Datters Anes Vegne og fremlagde et af Procurator Møller i Helsingør under Dags Dato forfattet Indlæg, hvortil han henholdt sig. Gaardmand Jens Muusmann af Usserød, som Lavværgen for Lars Mikkelsens Enke erklærede i Anledning af det fremlagde Indlæg, at han ligesaa lidet anseer Boet pligtig til at betale de paa Ane Jensdatters Vegne paastaaende 20 Rd. Sølv aarlig til hendes Barns 10. Aar, som de 200 Rd. hvorom hidtil har været tvistet og at han i øvrigt benægtede alt urigtig og ubevist i bemelte Indlæg og saaledes indledet det Omdiskuterede til Skifterettens Kjendelse. Den Afdødes Svigersøn Christen Sørensen af Usserød henholdt sig ganske til Muusmanns Tilførte. Da ingen af de Tilstædeværende havde videre at erindre, blev det Omdiskuterede optaget til Kjendelse, som afsiges i Dag 8 Dage Eftermiddag Klokken 4 til hvilken Tid Skiftet blev udsat.

Til Vitterlighed

Lytz

Arntsen Tidemand

Huusmand Lars Mikkelsen af Usserødhuse.

Aar 1825 den 27. August blev holdet Skiftesamling i undertegnede Vidners Overværelse. Enkens Lavværgen Hans Muusmann mødte, ligesaa Gaardmand Jens Hansen paa hans Datter Ane Vegne. Skifteforvalteren afsagte den ved sidste Samling belovede Kjendelse, som findes udført heri Protocollen pagien 1444 og for de Tilstædeværende blev oplæst hvorefter saavel Enkens Lavværgen som Gaardmand Jens Hansen af Breelte paa hans Datters Vegne erklærede at de ved Kjendelsen vare tilfredse efter den Afdødes Enke ved hendes Lavværgen gjorde begjæring blev Skiftet udsat indtil den for at Boet udstaaende Fordringer kunne vorde inddreven

Til Vitterlighed

*Jens Muusmann Jens Hansen Arntsen Tidemand
med paaholden Pen*

Kjendelse!

Afsagt den 27. August 1825 i Stervboet efter afgangne Huusmand Lars Mikkelsen af Usserødhuse

Ved Skiftesamlingen heri Boet den 8. October f. A mødte Gaardmand Jens Hansen af Breelte for hans Datter Ane Jensdatter og fremlagde en Præsteattest om at hun den 7. Juli 1824 har ladet døbe i Bloustrød

Kirke et Slegfred Pigebarn som fik Navn Johanne Marie og var født den 24. Juni næstforhen, samt at til barnefader blev udlagt afgangne Huusmand Lars Mikkelsen af Usserød, hvorefter Jens Hansen paastod at Alimentations bidrag af 100 Rd. Sølv af boet udbetalt. Herimod protesterede den Afdødes Arvinger. Jens Hansen for de efter foregaaende forgjeveres forlige Prøve, foranstaltet under 17. Juni d. A. optaget og i Skifteretten den 13. d. M. fremlagt et Tingsvidne, hvorved han formener at her beviist at afdøde Lars Mikkelsen er Fader til det omhandlede Barn og havde lovet at udbetale 200 Rd. til Dato Underhold og Opdragelse, hvilken Sum han derfor paastaaer udbetalt af boet. Den Afdødes Enke og Arvinger have ved Indlæg af 13. dennes protesteret imod at den Afdøde ansaae som Fader til barnet qvartioner og paastaaet Boet aldeles frifunden for Jens Hansens eller Johanne Jensdatter Fordring. Derefter har Johanne Jensdatter ved Indlæg af 20. d. M. paastaaet et bidrag til barnet af 20 Rd. Sølv aarlig eller 200 Rd. engang for alle, men Enken og Arvingerne have ligeledes protesteret herimod.

Med de afhørte Vidner, som alle ere inkalte og forklare, at de til forskjellige Tider have hørt den Afdøde udlade sig med: at han troede han var fader til det omqvastionerede barn og at han ikke tørke sige sig fri derfor, er Paterniteten ikke beviist, saa meget mindre som 4. Vidne forklare, at have hørt Lars Mikkelsen nogen Tid før hans Død sige: at naar Ane Jensdatter, som da var frugtsommelig, gik til August Maaned, vilde han være barnefader. Denne betingelse blev ikke opfyldt. Overalt maatte det vel have staaet Lars Mikkelsen frit for, om han havde lavet da barnet blev født og da var bleven udlagt som dets Fader, og ved Øvrigheds Resolution tilpligtet at bidrage til dets Underholdning, endeligen at fralægge sig Paterniteten, naar han efter beregning af Tid og øvrige Omstendigheder, der til ansaae sig i stand. Muligheden af at en saadan Eeds Aflæggelse vilde have fundet Sted er i det mindste bleven tilbage og derved Uvisheden om Lars Mikkelsen har været Barnets Fader. Saaledes kan ingen Pligt, udledet fra at den Afdøde skulde være Fader til det omhandlede Barn, findes at paahvile Boet. Det maatte da være at den Afdøde ved det paaberette Løfte skulde have paadraget sig saadan for hans Bo virkende Forpligtelse, men hvad dette angaaer, da siger 1. Vidne: den Afdøde erklærede at ville give 200 Rd., hvilket Tilbud ikke blev antaget og ingen Forening sluttet;

2. Vidne: at han ville give 200 Rd. naar Ane Jensdatter dermed vilde sig nøje; 3 Vidne: at han havde tilbudet at betale 200 Rd. men Vidnet hørte ikke at det blev antaget; og 4. Vidne: at naar hun vilde tage til Kjøbenhavn og føde BARNET paa Stiftelsen, saa at han kunde blive fri for at udlægges som Barnefader, ville han give hende 200 Rd. Alle disse Forklaringer paa kun ud paa et betingelsesviis givet Løfte, som hverken har været antaget eller betingelserne opfyldte, hvorfor lige saa lidet som den Afdøde derved kunde være bunden, kan det ansees at have nogen Forbindtlighed for hans Bo, og følgelig bliver det overflødig at undersøge om bemeldte Løfte, hvis det Modsatte med samme havde været Tilfældet, kunde være forbindende for Boet.

thi decideres:

Den af Johanne Jensdatter eller paa hendes Vegne paastaaede Fordring kan ikke komme i betragtning her i Boet.

Underskrift

Lars Mikkelsen huusmand i Usserødhuse endelig skifte

Aar 1825 den 10. Sepbr. blev paa Hirschholms Amtstrue foretaget lovligt Skifte efter afdøde Fæsterhuusmand Lars Mikkelsen af Usserødhuse ved Skifteforvalteren Kammerraad og Amtsforvalter Lytz i Overværelse af undertegnet Vidner. Den afdødes Enke Johanne Poulsdatter mødte med Lavværge Gaardmand Jens Muusmann af Usserød, saa mødte ogsaa den Afdødes eneste Datter Gertrud Larsdatters Mand Dugmager Christen Sørensen af Usserød. Skifteforvalteren opgiorte Boets Indtægt og Udgift saaledes.

1 Indtægt

- | | |
|--|---------------|
| 1. Værdien af Stervboets Løsøre og Efferter efter den afholdte Registrerings og Vurderingsforretning med hvilken Enken og Svigersønnen erklærede deres tilfredshed | 89 Rd. 64 Sk. |
| 2. Boets udstaaendt Fordring hos Ole Poulsen i Veinbrød efter Obligation af 6. Marts 1819 | 300 Rd. |
| 3. Rente deraf for 2 Aar til 11. Juni sidst | 24 Rd. |
| 4. Boets Fordring for Dito efter Forliig | 64 Rd. |
| 5. dito for Gaardmand Jens Mortensen i Brønsholm som nu er indkommen | 50 Rd. |

6. dito for Jens Hansen i Breette efter Forlig 85 Rd.
Videre vidste ingen at anmelde som kunde føres boet til Indtægt

Summa Indtægt 612 Rd. 64 Sk.

2 Udgift

1. Christen Sørensens Udlæg for den Afdødes Begravelse m.m. 127 Rd.

2. Skatter og Afgifter af Stervboets Fæstehus til Amtstuen 11 Rd. 67 Sk.

Videre Giæld vidste ingen at anmelde som hvilede paa Boet

Summa Udgift 138 Rd. 67 Sk.

Igen 473 Rd. 93 Sk.

Skifteforvalteren bemærkedt af de 85 Rd. som Jens Hansen af Breette skyldte boet nu af ham ere foranstaltet indbetalt ved Liquidation i et laan ham af Overformynderiet er tilstaaet, samt at intet af Ole Poulsen forskellige Giældposter er indbetalt. I Anledning af at intet af Ole Poulsens Giæld er betalt tilkiendegav Enken at hun er villig til at overtage i sin boes part det Hele denne Mand som meldt er skyldig og for saavidt det udgjør mere end hvad hende kan tilkomme vil hun derfor contant betale hendes Svigersøn Christen Sørensen. Denne havde intet herimod at erinde. Ole Poulsen mødte i hans forfald i Kiøbenhavn ved hans Hustru Ellen Jensdatter hun forbandt hendes Mand og sig til efter Opfordring af Lars Mikkelsens Enke i dette Aars 11. December Termin at betale saavel et 64 Rd. Sedler som et 300 Rd. Sedler med paadragne og paaløbende Renter som Ole Poulsen her til Boet er skyldig og bemærkede at hendes Mand her givet Forstilling til Rentekammeret om at følge hans Giælds Udviisning og at benævnte Enken skal have fortrinlig Adgang til betaling af Afstaaelsessummen heraf. Dette bekræftede Ole Pedersens Hustru ved Underskrift som Forlig der med alt øvrige af denne Skiftebehandling ligeledes underskriven af Enken med Lavvæрге.

Ellen Jensdatter m.f.P.

Fragaar Skiftets Bekostning

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Skiftet sallarium 1 Procent | 6 Rd. Sølv |
| 2. 1/3 Deel til Skifteskriveren | 2 Rd. |
| 3. 20 Procent | 1 Rd. 58 Sk. |
| 4. 1/3 Procent | 2 Rd. |
| 5. 20 Procent | 38 Sk. |
| 6. Vidnerne og Vurderingsmænd | 6 Rd. |

18 Rd. Sølv eller 19 Rd. 12 Sk. Sedler

Igen 454 Rd. 81 Sk. Sedler

Deraf tilfalder Enken det halve med 227 Rd. 40 ½ Sk.

Igen til Arv 227 Rd. 40 ½ Sk.

Herfra gaar ½ Procent til Kongens Kasse med 1 Rd. 13 ½ Sk.

Igen 226 Rd. 27 Sk. Sedler

som bliver Datteren Giertrud Larsdatter og Mand Christen Sørensens Arv. Enken og Svigersønnen tilkiendgav at de indbyrde allerede have delt Boets Løsøre og Effecter i 2 lige Deel og hver taget det Halve og at paa Grund her i den Christen Sørensens Hustru tilfalden Arv i Penge

226 Rd. 27 Sk.

vil blive og afdrage de Halve af det paa boet efter Registreringsforretningen satte Værdi nemlig

44 Rd. 80 Sk.

hvorefter her som Arv, vil bekomme i Penge 181 Rd. 43 Sk.

foruden hans Udlæg 127 Rd. eller i alt 308 Rd. 43 Sk.

Af de af Skifteforvalteren for boet incarseret Penge i alt

= 135 Rd. Sedler, blev mod holdt Skiftets bekostninger

20 Rd. 26 Sk. og betale til Skatten 11 Rd. 67 Sk. Resten af den

contante beholdning blev betalt til Christen Sørensen med

103 Rd. 3 Sk.

Christen Sørensen beholder altsaa til gode205 Rd. 40 Sk. hvilken Sum Enken i Henhold til hendes foregaaende Erklæring betaler til Christen Sørensen i 11. Decb. Termin d. A de Penge fra Ole Poulsen skal indkomme. Hermed erklæredt Christen Sørensen sig tilfreds og Ole Poulsens Obligation for 300 Rd. Sedler med derpaa resterende

2 Aar Renter til 11. Juni sidst som og ave Gield efter forlig 64 Rd. Sedler udlægges saaledes Enken til Eindom. Enken med Lavvæрге og Arvingen Christen Sørensen erklæredt i Forening at ville være ansvarlige for hvad Gield der fremdeles muligt kunde blive anmeldt at hæfte bevislig paa Boet og at de ville friholde Skifteforvalteren for alt af dette Skifte flydende Ansvar og da ingen her til videre at erinder blev dette Skifte saaledes sluttet

Lizt

Johanne Poulsdatter	Tillige qvittererde for	Til Vitterlighed
Som Lavvæрге	103 Rd. 3 Sk.	Ole Johansen
Jens Muusmann	Ch. Sørensen	m.f.P.

Jens Hansen dør 13.11.1826 - Selvejergaardmand Breeltegaard 72 år Der er skifte efter ham d. 30.12.1826 sønnen Jens Jensen har som ejer drevet Breeltegaard i flere år. Hans enke er Karen Jensdatter. Der er ikke noget usædvanligt ved hans skifte jeg har derfor ikke taget det med.

Jeg har søgt efter hvad der senere sker med Anne Jensdatter.

Ved folketællingen 1840 et hus i Usserødshuse:

Karen Jensdatter 73 år enke lever af undertægt

Maren Larsdatter 16 år ugift hendes datterdatter

Ane Jensdatter 38 år enke hendes datter

Folketælling 1845 et hus i Usserødshuse på Breelte grund

Karen Jensdatter 81 år enke født i Birkerød Husfaderens moder lever af undertægt

Marie Larsdatter 20 år ugift født i Blovstrød hendes datterdatter

Blovstrød kirkebog død 5.1.1842, begravet 11.1.1842 af Gigtfeber

Anne Jensdatter Husmand Christen Jørgensens fraskilte Hustru af Breeltehuus 42 aar

Hørsholm skiftebog Aar 1842 d. 10. Januar anmeldte Gaardmand Christen Nielsen af Brønsholm at Huusmand Christian Jørgensens fraskilte Hustru Anne Jensdatter af Kirkelte ved Døden er afgaaet i et Huus paa Breeltegaards Grund. Hun efterlod intet, uden til Begravelsesomkostningernes Beskrivelsen

Christian Nielsen

Kierstine Nielsdatters Brudefærd

Af Carsten Westergaard

Min tip-tip-oldefar (farfar til min mormors mor), Lars Thomsen, blev født i Bølling, Egtved sogn i Vejle amt. Hans dåb er i kirkebogen Egtved sogn 8. januar 1802. Han voksede op hos forældrene og blev konfirmeret 1816 med karakteren "god" i kundskab og opførsel. Faderen Thomas Andersen var bonde i Bølling.

Lars Thomsens 1. ægteskab var 2. oktober 1830 i Egtved kirke. Hans hustru var Anna Cathrine Nielsdatter. Hun kom fra Kejrup på Fyn hvor hun var døbt 4. november 1804 i Kølstrup kirke, Odense amt. Faderen Niels Mortensen var i flere år ladefoged på Ulriksholm Slot med bopæl i Ladefogedhuset. Moderen var Maren Mortensdatter.

I 1834 folketællingen ser vi, at Lars Thomsen er selvejerhusmand i Bølling. De har to børn, Johanne på 3 år og Niels på 1 år. Ti år senere er endnu fire børn kommet til, Maren, Kirsten, Thomas og Poul. På gården er også Lars' fader Thomas Andersen, 77 år gl. enkemand på aftægt. To tjenestefolk er der også på gården. Året er nu 1845 og året efter ændres familiens situation dramatisk.

Den 8. juni 1846 døde Anna Cathrine, 41 år gl. af brystsyge (ældre betegnelse for lungetuberkulose). Lars Thomsen var nu enkemand med 6 børn i alderen 2 til 15 år. Lars' far var død februar samme år.

Anna Cathrine havde en tre år ældre søster Johanne. Hun var i Øster Starup sogn, Vejle amt i 1824. Samme år blev hun og enkemand Peder Laursen viet i Øster Starup kirke. Peder var gårdmand i Nørre Bjert i Eltang sogn, Vejle amt. Der bosatte de sig. Johanne blev stedmor til Peders 2 børn af 1. ægteskab, og de fik også fælles børn. 1839 flyttede Johanne og Peder med børn til Gesager i Hedensted sogn, Vejle amt.

Anna Cathrine havde også en lillesøster Kierstine. Hun var født 24. oktober 1810 i Kejrup på Fyn og døbt i Kølstrup kirke 25. november samme år. Kierstine var 34 år og endnu ugift ved folketællingen 1. feb. 1845, hvor hun var tjenestepige i Gesager hos sin søster Johanne og svoger Peder Laursen.

Det blev Kierstine, der ved at indgå ægteskab med sin svoger Lars Thomsen blev mor (stedmor) for de moderløse børn og give dem en opvækst i "den sande tro".

Lars og Kirstine blev viet i Hedensted kirke d. 13. december 1846. På bryllupsdagen har Kirstine fået dette brev/dokument, der her er gengivet. Det beskriver i et højtideligt sprog den opgave, der venter hende. En slags datidens jobbeskrivelse og med løfte om belønning, kunne vi sige. Det religiøse indhold leder tanken hen på, at vi er blandt ”De stærke Jyder”. Dateret med stedet ”Gjesager Mark” kunne tyde på, at bylluppet blev holdt hos Johanne og Peder.

Her er teksten:

*”Brude Fært. For Pigen: Kierstine Niels Datter
Da Gud af sin Faderlige Naade, og Kærlighed haver besluttet, at Mand og Qvinde skulde forenes til eet Kiöd, saa haver han ogsaa besluttet, saa sandt i haver Raadfördt eder med ham, og selv beskikket og bestemt dig til at indgaae i Ægtestand med din trolovede Brudgom, og blive Moder til din Sösters Börn det maae være dig en daglig ydmygelses Aarsag til Gud, at modtage saa stor en Gave af ham, men nu er Guds Villie at opdrage dem i Tugt og Herrens Formaning, formedelst det rene Guds Ord og Saliggjörrende Börne Lærdom, dersom du nu ret elsker og ærer din Himmelske Brudgom, saa bliver det læt for dig at elske og ære din Jordiske Brudgom. Haver du nu den sande Troe og Kærlighed til den Treenige Gud, saa vil han ogsaa give og opholde dig i Kierlighed til alt det som han giver dig, saafremt du bliver i Troen til ham, og da kan det være en evig Glæde i Opstandelsen, at höre denne Röst: du har været tro over din Gave Gak ind i din Herres Glæde.
Gjesager Mark d 13. December 1846”*

Hvad hændte herefter?

I Egtved sogns kirkebog finder vi Kirstine Nielsdatter ankommet til Bølling fra Hedensted sogn d. 14/12-1846. Det stemmer med bryllup i Gesager dagen før.

Lars og Kirstine bliver forældre til to drenge, Mads født 30. juni 1847, ca. 7 mdr. efter brylluppet og Jens født 2. januar 1850. Jens Larsen bliver min tip-oldefar.

Kirstine Nielsdatter (min tip-tip-oldemor) var enke i folketællingen 1860. Hun opholdt sig hos sin steddatter Maren, der er gift og bor i

Årup, Hedensted sogn. Drengen Jens (der er Marens halv bror) 10 år gl.
er tjenestekarl samme sted.

Lars Thomsen døde 1852 som gårdmand i Årup. Det passer med
folketællingen 1855, hvor vi finder Kirstine Nielsdatter som enke og

Brude Lyst.
For Pigen.

Kirstine Niels Datter

Du god og sød Datterunge er værd, og Kjærlighed haver be-
sluttet, at et Mand og Kvinde skulde forens til et hiort,
saa haver han ogsaa besluttet, saa snart i haver Brud-
færdt ider med ham, og selv beskicket og bestemt dig til at
indgaa i Elystland med din vietorede Brudgom, og bli-
ve Moder til din Søsters Børn, det maa være dig en dug-
lig ydmygheds Barjag til Gud, at moedige saa fler ensta-
ve af ham, men nu er Guds Lutte at opbrøge dem i Tugt og
rens Formaning, formodstis det var Guds Ord og Helligjorde
de Børn Lørdom, dersom du nu vil skke og øve din Møn-
neste Brudgom, saa bliver det lat for dig at skke og øve
din ferdige Brudgom. Haver du nu den færdige Tro og
Kjærlighed til den Treonige Gud, saa vil han ogsaa give
saa fremt du bliver i Troen til navn, og en vordende
være en evig Glæde i Elystlandsin, at høre den-
ne Bøst: du har vent tro over din Gfa-
ve Gfa ind i din Her-
res Glæde.

Ges og har others d. 12.

”ejerinde af gården” i Årup. Syv af hendes børn/stedbørn er også på gården.

I 1870 opholdt Kirstine Nielsdatter sig hos steddatter Kirsten og hendes familie i Årup. Det kunne være Kirstine Nielsdatters død vi ser i Hedensted sogns kirkebog 1874:

”Død 14. august på Løsning Mark, begravet 18. august på Hedensted kirkegård, Kirstine Nielsdatter, gårdmand Niels Larsens moder i Aarup, 70 år”. Vi har jo før set, at alder ved død ikke stemmer.

NB: Det afbillede dokument i denne artikel er i privat eje. Jeg har skriftlig tilladelse til at trykke det her i Årsskrift 2018. TAK for det. Det er ikke tilladt at gengive det andre steder, trykt eller på internettet. Jeg henviser til rettighederne nederst på internetsiden:

<http://rishede.net/kierstine-nielsdatters-brudef%C3%A6rd>

Årsberetning for sæson 2018-2019

Ved Inge Bigum

Tirsdag d. 4 september

holdt vi vores første møde i det nye lokale i Byens hus. Vi var ca. 15 medlemmer og der var god snak omkring de runde borde. Lokalet er fint med en god akustik, og internet m.m. fungerer fint.

Tirsdag d. 2. oktober

Michael Dupont fortalte om ejendoms historie. Han var som altid meget velforberedt og tydelig i sin disposition. Mødet var velbesøgt, vi var 25 medlemmer, og det fungerede fint med at sidde rundt omkring ved de tre borde. Michael brugte det gamle hus (Det gamle Rådhus) vi var i, som eksempel på de forskellige måder, man kan finde information om matriklerne på. Han viste meget fint, hvor på nettet man ser de forskellige ting, og ligeledes hvordan man går ind på Daisy. Det var overvældende hvor mange ting, der efterhånden kan søges efter på nettet. PowerPoint materialet blev lagt på hjemmesiden.

Tirsdag d. 6. november

Julie Elmquist, cand.mag. i religionshistorie. Julie viste hvordan de forskellige kirkelige retninger har udviklet sig fra den oprindelige katolske kirke der bestod fra 1300 tallet til 1500 tallet. Reformationstiden begynder i 1300 tallet, hvor det er Jan Huus og John Wycliffe, der er de vigtige personer. I 1200 - tallet blev alle danskere kristnet. Så var der 1. vækkelsesbølge i 1700 tallet med John Wesley 1703 til 1791, og Grundtvig 1783 – 1872. Den 2. vækkelsesbølge var i 1800 tallet, hvor vi fik Folkekirken med Grundloven og 3. vækkelsesbølge var i 1900 tallet. Julie viste små filmklip for at illustrere foredraget.

Tirsdag d. 4. december

Vi var 15 medlemmer omkring de runde bord med kaffe, the og julebag. Vi tog en runde med navne og kort fortælling om hvad man forskede i. Vi havde en henvendelse om et spørgsmål fra en person, der ledte efter stedet i Roskilde for sin morfars død. Vi drøftede forskellige muligheder

og ideer der kunne hjælpe ham. Inge viste en PowerPoint om en af sine aner, der var født i Nyboder og flyttede til Ousager ved Osted, hvor han døde 1850. Ellers gik snakken på kryds og på tværs hen over bordene. Keld sluttede af med en lille sjov historie inden vi ønskede hinanden god jul.

2019

Tirsdag d. 8. januar

Alm. medlemsmøde, hvor jeg desværre var fraværende på grund af sygdom.

Tirsdag den 5. februar. Cand. jur. Jørgen Green fortalte om "slægtsforskning i lægdsruller, søruller, og i hærens og søværnets arkiver". Jørgen Green kom meget velforberedt med en mængde meget strukturerede Power Point billeder, som han fortalte ud fra. Han har en kæmpe stor viden, og er god til at formidle sit stof. Jørgen Green besvarede mange spørgsmål undervejs, og der var god debat i pausen og spørgsmål til Jørgen fra nogle af de 27 medlemmer, der var mødt op. Jørgen har skrevet en del bøger om emnet, og der var salg af disse i pausen. Hele foredraget blev lagt ud til medlemmerne med links til relevante søgesider.

Tirsdag d. 5. marts

Genealog Erik Kann: Foredrag om de umyndige.

Også Erik Kann trak mange medlemmer til det gamle rådhus. Han gennemgik arkivalier om værgemål og overformynderi ca. 1700-1930.

Der var mange plancher, blandt andet uddrag af danske lov, der beskrev hvordan man skulle forholde sig. Og billederne blev heldigvis lagt på hjemmesiden, da det ellers var mange ting at huske. I praksis blev det skifteretterne, der varetog overformynderi-opgaven, og derfor er det også godt at kende noget til skifter. Tilsyn med plejebørn kom han også ind på. Og hvordan man benytter Daisy, med Arkivskaber m.m. Et eksempel var, hvordan man finder Protokol for anbragte børn. En meget spændende aften.

Tirsdag d. 2. april

Lone Bergmann fra Danske Slægtsforskere's bestyrelse med emnet: Sådan finder du efterslægten. Lone kom i god tid, og det var der også brug for, idet kommunen havde skiftet password til internettet, og vi havde brug for husværten tre gange for at få det hele på plads. Lone gav os mange gode værktøjer til at finde rundt i mange af de muligheder der er for at forske på nettet. Family Search, Aneguf, Statstidende, Politiets registerblade og mandtaller, Hammerum Herred, DDD = Dansk Demografisk Database, find en grav, Post og telemuseet, Mediestream, Kraks Vejviser og meget mere. Der var nok at gå i gang med. Et foredrag, der var meget oplysende og gav praktiske anvisninger.

Og desuden:

Der har været mulighed for at få hjælp af nogle af bestyrelsens medlemmer den tredje tirsdag i hver måned, hvilket en del medlemmer har benyttet sig af.

Vi forsøger at arrangere en udflugt i løbet af sommeren. Dette sender vi besked ud om senere.

Bestyrelsen for Roskildeegnens Slægtsforskerforening

Inge Bigum, formand, Skyttevej 6, 4000 Roskilde
tlf. 3082 4636

E-mail: formanden@roskildeslaegt.dk

Kirsten Printzlau, kasserer, Linkøbingvej 275, st.th.,
4000 Roskilde, tlf. 4674 1128

E-mail: kassereren@roskildeslaegt.dk

Ole Sylvester-Nielsen, sekretær, Skovlyst 75 A, Himmelev,
4000 Roskilde, tlf. 2926 2088

E-mail: sekretaeren@roskildeslaegt.dk

Martin Bang Dahl, Dalstrøget 22b, 4140 Borup
tlf. 4183 2114

E-mail: martin@roskildeslaegt.dk

Lis Sølvrose, Dalager 3, Gevinge, 4000 Roskilde
tlf. 2940 9731

E-mail: solvrose@roskildeslaegt.dk

Foreningens hjemmeside på Internettet:

<http://RoskildeSlaegt.dk>

Medlemsmøder efteråret 2019 og forår 2020

Disse foregår i Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Mødelokalet hedder Orangeriet, ligger på 1. sal, og man går ind ved Turistinformationen.

Tirsdag d. 3/9

Medlemmernes egen aften. Tag dit eget arbejde med. Der vil være rig lejlighed til at tale sammen og dele erfaringer med andre slægtsforskere. Der vil være adgang til internettet.

Tirsdag d. 1/10

Michael Dupont: Slægtsforskerens erfaring med DNA test.

Tirsdag d. 5/11

Gårdejer Karl Frandsen i Osager ved Roskilde. Karl Frandsen er uddannet Agronom og lokalhistoriker og mangeårig lokalguide i Osager. Hans familie kan følges langt tilbage, og han fortæller blandt andet om hvordan livet på en gård i Osager har været før i tiden, og hvordan landsbyen har udviklet sig.

Tirsdag d. 3/12

Julemøde. Traditionen tro vil vi hygge. Bestyrelsen vil sørge for kaffe og kage, og måske vil der være et spændende indslag.

Åbent Hus, torsdage kl. 10-12:

Torsdag d. 19/9 + Torsdag d. 24/10 + Torsdag d. 21/11

Datoer for møder i foråret 2020:

Tirsdag d. 7/1 + Tirsdag d. 4/2 + Tirsdag d. 31/3 + Tirsdag d. 5/5

ISBN 978-87-988682-9-3
ISSN 1603-1474