



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almenyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



DET KGL. VAJSENHUS

1727 ~ 2002



Værd at vide...

SKOLEN

Adresse:

Nr. Farimagsgade 51
1364 København K.
Telf.: 33 93 03 26
Kontortid: Mandag-fredag 8-13
Internetadresse: www.vajsenhuset.dk
E-mail: Detkglvajsenhus@skolekom.dk

Forstander:

Martin Agerbak Madsen
Kontortid: Mandag-fredag: 08.00-14.00
samt efter aftale
Telf. privat: 39 75 12 32

Viceinspektør:

Claes Jakobsen
Træffes efter aftale
Telf. privat: 36 78 86 46

Skolevejleder:

Hans-Jørn Christensen
Træffes efter aftale.

Nyboder Skoles tandklinik:

(for elever boende i Københavns
kommune). Telf.: 33 11 77 04

Skolepsykolog:

PPR - Amager
Amager Fælledvej 49
2300 København S
Telf.: 32 54 24 78
(Skolen får ny psykolog 1/8-02)

Talepædagog:

Annette Ibsen
Træffes på skolen efter aftale

Skolens vagtmester:

Brian Vandrup
Telf. privat: 33 91 55 26

Skolens sekretær:

Susanne Roschier Gulddal

Skolens regnskabsfører:

Winnie Skovgaard

Skolelæge:

Eva Due
Træffes på skolen efter aftale

Skolesundhedsplejerske:

Hannah Glismann
Træffes på skolen efter aftale

FRITIDSHJEMMET

Adresse:

Nr. Farimagsgade 51A
1364 København K.

Leder: Lis Kølnder

Telf.: 33 12 03 68

REDAKTION

Susanne Roschier Gulddal
Martin Agerbak Madsen

Oplag:

2.400 stk.

Repro og tryk:

Fr. G. Knudtzon's Bogtrykkeri A/S

Forsidefoto: Det oprindelige Vajsenhus på Nytorv, grundlagt 1727



Protektor:
Hendes Majestæt Dronningen

DIREKTION



Formand:
Kabinetssekretær, kammerherre
Niels Eilschou Holm, SK.p.p.
(tilrådt 15.3.88)



Biskop
Erik Norman Svendsen, K. p.p.
(tilrådt 7.9.1992)



Arkitekt, kgl. bygningsinsp.
Jens Fredslund, R.
(tilrådt 3.5.1993)



Stiftamtmand
Bente Flindt Sørensen, R.I.p.p.
(tilrådt 1.5.2001)

KURATEL



Bankdirektør
Søren Møller Nielsen
(tilrådt 1.4.1998)



Professor
Jørn Lund, R.I.p.p.
(tilrådt 1.5.2001)



Advokat
Axel Kierkegaard, R.
(tilrådt 3.5.1993)

Skolelederen



Vi har med stor forventning set frem til i år at kunne afslutte byggeriet af vor nye skolefløj mod Nansensgade. Bygningen, der bl.a. rum-

mer en gymnastiksal, 9 store undervisningslokaler og 6 grupperum, var klar til indflytning i starten af februar, og det er glædeligt, at alle klasser nu har fået egne lokaler med gode pladsforhold.

Bygningen huser primært vore yngste elever fra børnehaveklasse til 4. klasse, og der er gjort meget for at skabe et godt indklima i lyse lokaler.

Alle klasselokaler i bygningen har fået nye skolemøbler, og det betyder bl.a., at eleverne nu har stole, der kan tilpasses individuelt efter behov.

I skolens sommerferie bliver der anlagt en helt ny skolegård, hvor legeredskaber, boldbane og hyggekroge vil give mulighed for mange aktiviteter i frikvartererne.



Vort gamle træ, "Frk. Lind", der har stået midt i skolegården i 106 år, blev heldigvis stående og har det godt. På trods af omfattende gravearbejde i skolegården lyk-



kedes det at bevare træet ved hjælp af sagkyndig bistand fra anlægsgartnere.

Det har heller ikke skortet på venlige op-



fordringer fra nuværende og tidligere elever om at gøre alt, hvad der var muligt for at redde træet. Vi håber, at vi mange år fremover hvert år kan fejre den forårsdag, hvor "Frk. Lind" springer ud. Det er en gammel tradition, at eleverne den dag får en fritime, hvor der salutes med skolens kanon, og der serveres is og cacaomælk efterfølgende. I 2. del af dette årsskrift (side 53) kan man læse om Vajsenhusets historie.

*Martin Agerbak Madsen
Forstander*

Jubilæum

Den 11. oktober 2002 skal vi fejre Det Kgl. Vajsenhus' 275 års jubilæum, og det er en stor glæde for alle på skolen, at Hendes Majestæt Dronningen har givet tilsagn om at deltage i stiftelsesfesten. Jubilæet vil i uge 41 blive markeret med arrangementer for nuværende og tidligere elever. (Se side 67).



*Kong Christian X og Dronning Alexandrine
fotograferet ved „Kongeporten“ i 1927 i
anledning af Vajsenhusets 200 års jubilæum.*



*Kong Frederik IX og Dronning Ingrid fotograferet
i 1952 i anledning af Vajsenhusets 225 års jubilæum.*

*Dronning Magrethe II fotograferet i 1977
i anledning af Vajsenhusets 250 års jubilæum.*



Om optagelse på skolen

Det Kgl. Vajsenhus blev stiftet af Frederik IV den 11. oktober 1727 som en institution for forældreløse og faderløse børn.

I 1740 tildelte Christian VI stiftelsen bibelprivilegiet og og i 1778 fik vi, under Christian VII salmebogsprivilegiet. Disse privilegier tilhører Vajsenhuset den dag i dag og udgør en væsentlig del af skolens økonomi. I fundatsen for Det Kgl. Vajsenhus skriver Frederik IV bl.a.: *"Børnene skal vel grundes i Guds Kendskab og vel anføres i Læsen, Skriven og Regnen. Dernæst skal de oplæres i gode Sæder, og hvad videre, som kan gjøre dem beqvemme til Arbejde og Tieneste"*.

Som skolen fremtræder i dag, er den kun i mindre grad en skole for forældreløse børn, men optager i langt højere grad børn af enlige forsørgere.

Den gamle fundats er den grundvold, skolen bygges på. Vi prøver i dagens skole at skabe en skoleform med faste rammer, hvor alle børn kan føle sig trygge i et varmt, men struktureret, miljø. Vort mål med undervisningen er, at eleverne skal lære noget, så de med gode skolekundskaber står vel rustede, når de skal ud i tilværelsen.

Kristendomsundervisningen er et obligatorisk fag, som man ikke kan fritages for på Det Kgl. Vajsenhus. Skolen oplærer børnene i den kristne tro som en værdi, der er værd at bygge sit liv på.

Hvem kan optages?

- Børn af enlige forsørgere
- Forældreløse børn
- Børn i familiepleje

Alle børn skal have dansk statsborgerskab.

Hvordan optages man?

Et ansøgningsskema rekvireres på skolens kontor (hverdage mellem 8.00 og 13.00). Skemaet udfyldes og returneres, hvorefter man indkaldes til en samtale på skolens kontor.

Hvornår søger man optagelse?

- *Vedr. optagelse i børnehaveklasse og 1. klasse:* Senest ½ år før skolestart, gerne tidligere, da der erfaringsmæssigt hurtigt bliver overtegnet.
- *Vedr. optagelse på andre klassetrin:* Når som helst i skoleåret, såfremt der er plads.
- Til skolen er knyttet et *fritidshjem* (se side 42).

Skolegangen er gratis

Forventninger

For at vore elever kan få en god og harmonisk skolegang, beder vi forældrene sørge for følgende:

- ☛ **at** dit barn har fået morgenmad hjemmefra
- ☛ **at** dit barn har madpakke med i skole
- ☛ **at** dit barn møder hver dag til tiden – veludhvilet
- ☛ **at** dit barn medbringer alle de nødvendige bøger/ materialer til skoledagens arbejde
- ☛ **at** du aktivt opmuntrer dit barn til at lave lektier
- ☛ **at** du kontakter skolen den første dag, dit barn er fraværende
- ☛ **at** du følger aktivt med i dit barns daglige skolegang og deltager i alle skole/hjem-arrangementer – herunder forældremøder og konsultationer
- ☛ **at** du kontakter dit barns lærer, når du har noget på hjerte
- ☛ **at** du aldrig taler negativt om skolen/lærerne i dit barns påhør
- ☛ **at** du lærer dit barn at vise hensyn over for andre

Vajsenhusets personale

Ledelse og teknisk/administrativt personale



*Martin Agerbak Madsen
Forstander
Ansæt 1.4.1997*



*Claes Jakobsen
Viceinspektør
Ansæt 1.8.1974*



*Winnie Skovgaard
Regnskabsfører
Ansæt 1.4.1997*



*Susanne R. Gulddal
Sekretær
Ansæt 1.9.1994*



*Brian Vandrup
Vagtmester
Ansæt 1.11.1986*



*Steen Aage Pedersen
Pedel
Ansæt 22.1.2002*



*Kirsten Reinhold Petersen
Kantinen
Ansæt 1.5.2001*

Vajsenhusets personale

Lærerstab



*Maria Abildskov
Ansæt 1.8.1996*



*Michael Bie Andersen
Ansæt 1.8.1999*



*Lars Berthelsen
Ansæt 1.11.1987*



*Jens Bjørklund
Ansæt 1.8.1999*



*Kirsten Bjørnsten
Ansæt 1.8.1996*



*Hans-Jørn Christensen
Ansæt 1.9.1987*



*Thor Christiansen
Ansæt 1.8.1988*



*Thomas Oliver Flindt
Ansæt 1.8.2001*



*Birgitte Geckler
Ansæt 1.8.1985*

Vajsenhusets personale

Lærerstab



Kim Hagenbo
Ansæt 1.8.1976



Jens Krogsgaard Handest
Ansæt 1.8.2001



Benny Hansen
Ansæt 1.8.1982



Hanne Hansen
Ansæt 1.8.1999



Kirsten Egholm Hansen
Ansæt 1.8.1994



Åge Hansen
Ansæt 1.8.1992



Nina Nymark Horne
Ansæt 1.8.1996



Erik Ebert Klejstrup
Ansæt 1.8.1998



Jette Nord Kruse
Ansæt 1.8.1995

Vajsenhusets personale

Lærerstab



*Kristian Makoben Larsen
Ansæt 1.8.1997*



*Anne Vibeke Lastein
Ansæt 1.8.1978*



*Henrik Schmidt Miller
Ansæt 1.8.2000*



*Cecilie Gulddal Møller
Ansæt 1.8.2001*



*Henrik Nordvig Nielsen
Ansæt 1.8.1986*



*Bibi Vang Pedersen
Ansæt 1.8.1996*



*Britt Elgaard Pedersen
Ansæt 1.8.1999*



*Knut Rasmussen
Ansæt 1.8.1986*



*Robert Reibe
Ansæt 1.8.1997*



Noget om Helligåndskirken

I denne kirke har vi vores faste gang.
Helligåndskirken er Vajsenhusets kirke,
og pastor Leif Christensen er Vajsenhusets præst.

Her føler vi os hjemme
og bliver altid hjerteligt modtaget.

Det Kgl. Vajsenhus afholder tre
årlige gudstjenester
for Vajsenhusets elever:

**VED SKOLEÅRETS START,
TIL JUL
OG TIL PÅSKE.**

Langt de fleste af vore elever
går til konfirmationsforberedelse
i Helligåndskirken, efterfulgt af en meget
festlig konfirmation Palmesøndag.

Konfirmander i Helligåndskirken



Tina Mau Andersen

Mihail Frydendal Andonov

Maria Teresa Andreassen

Cristian Drøidal

Nico Guldbrandsen

Nannie Isabella Jaiteh Hansen

Regitze Hoeg

Glen Jakobsen

Marie-Louise Jakobsen

Rasmus Krøyer Jørgensen

Kristian Karlsen

Christine Kühl

Morten Graakjær Laustsen

Marianne Sparre Lippert

Kim Lukassen

Charlie Kenneth Aagaard Olsen

Camilla Petersen

Heidi Hedegaard Petersen

Maria Petersen

Terry Piotrowski

Lærke Mia Scheel

Trine Støvring

Josefine Eva Djurtoft Trønøe

Sarah Blankholm Vibe

Vi ønsker årets konfirmander tillykke!

Timeplan for Det Kgl. Vajsenhus

Elevtal pr. 1.9.2001: 306

2002/2003

KLASSE	Bø. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.	10. kl.
FAG		11	10	9	7	7	7	7	6	6	7
Dansk		5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
Matematik		1	1	2	2	2	2		2	2	
Kristendom		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Gymnastik		2	2	2	2	2					
Musik			2	2	2	2					
Billedkunst				1	1	1	2	2	2	2	
Historie								2	2	2	
Biologi								2	2	2	
Geografi				2	2	2	2				
Natur/teknik					2	2					
Håndarbejde						2	3				
Hjemk.skab					3	3	3	3	3	3	4
Engelsk							2	2			
Sløjd							2	3	4	4	4
Tysk								2	2	3	3
Fysik									2	2	6
Emnetimer	20	21	22	25	27	29	29	29	32	33	29
I alt	20	8	8	5	2	2	2				
Dobbelt-lærertimer								3	4	4	4
Valgfri timer											

Børnehaveklasserne



I børnehaveklasserne sker der mange spændende ting i løbet af året.

I år har børnehaveklasserne for første gang haft de kommende dansklærere og de kommende matematiklærere 10 timer om ugen.

Vi arbejder hele skoleåret med sproglig opmærksomhed, hvor vi gennem sange, rim, remser, lege og træning af bogstavernes lyd og form gør børnene fortrolige med sprogets opbygning, så de er rustede til at begynde læseindlæringen i 1. klasse. I matematik arbejder vi med talbegreber,

mængder, former og størrelser. Gennem året arbejder vi med forskellige emner, bl.a. kroppen, trafik, dyr og årstider.

I april tager børnehaveklasserne på hyttetur til Jomsborg i Jægerspris.

Indskolingen har i årets løb forskellige fællesarrangementer, f.eks. skovture, teater- og biografbesøg samt fastelavnsfest.

*Kirsten Egholm Hansen
Børnehaveklasseleder*

Årets gang i ord og billeder...



Første skoledag bh. kl. nord.



Første skoledag bh. kl. syd.



Første skoledag 1. klasse.



1. klasse over færdselsreglerne med politiet.

August/oktober



Kim Hagenbos 25 års jubilæum blev fejret ved morgensangen.



Orkestret på øvetur i Slesvig.



Stiftelsesfest

På grund af byggeriet og deraf følgende pladsmangel kunne vi i 2001 ikke fejre skolens fødselsdag d. 11. oktober som et fællesarrangement i gymnastiksalen.

Dagen blev markeret på anden vis med arrangementer rundt omkring i byen for de enkelte klasser, men traditionen tro blev fidspræmier uddelt efter morgensangen i aulaen.

December



Luciaoptog ved 4. nord



Nissespil ved 5. nord

December/februar



Krybbespil ved 3. nord



Fastelavn

Februar



D. 4. februar indviede vi vores nye bygning. Børnehaveklasse nord var den første klasse, der fik klippet det røde bånd over til det nye lokale.



Første fælles morgensang i den nye sal.

Skolekomedie **Marts**



Skolekomedie – Børnehaveklassernes stavesang



1. nord: Do-sa-la

Marts Skolekomedie



3. nord: Lille Virgil



5. nord: Verdens modigste mand



6. nord: Dejlig er haven



8. nord + 8. syd: Folk og røvere i Kardemommeby

April Forårskoncert



Blæserne



Rytmegruppen

Sidste skoledag for afgangseleverne **Maj**



Karamelkastning

Juni Dimission



9. nord



9. syd



10. nord



DGM's Kammeratskabspris blev uddelt af formand René Fleischer.

Hyttetur for børnehaveklassen og 1. klasse



I april 2001 drog 44 glade og forventningsfulde børn afsted på hyttetur til Jomsborg i Jægerspris.

Igen i år var vi meget heldige med vejret, så megen tid blev brugt til at soppe, samle muslingeskaller og sten og til at gå ture på stranden og i skoven.

Den ene dag fik vi besøg af 2. klasse, som gerne ville gense deres koloni. Der blev

spillet bold, klatret i træer, og gravhøjen blev flittigt besøgt, skønt den var mørk og lidt uhyggelig.

Efter tre dejlige dage tog vi trætte hjem til Vajsenhuset.

*Kirsten Egholm Hansen
Børnehaveklasseleder*

3. nord i Farum

Det var de første dage i maj, hvor solen netop havde meldt sin ankomst. Med højt humør indtog 3. nord spejderhytten, som ligger i udkanten af Farum Kasernes øvelsesterræn. Vi havde udsigt til tre skønne solskinsdage i selskab med hinanden.

Dagene ved hytten forløb nøjagtigt, som man kunne forvente. Alle var optaget fra morgen til aften. Der blev bygget huler og udkæmpet krige. Nogle gik ture på markerne, andre ledte efter dyr ved det store vandhul, og rigtig mange spillede bold på den store græsplæne, når kampen var imod Knut og Henrik. Aktiviteterne blev kun afbrudt af pauserne i solen, hvor vi fik mad og drikke. Ud på eftermiddagene gik Jette og puslede i køkkenet for at diske op med hjemmebag og saftvand.

Den ene af dagene var vi så heldige, at Jettes mand, kaptajnen, viste os rundt på kasernen. Køretøjerne, de forskellige våbentyper og forhindringsbanen blev nøje undersøgt og testet af vores egne eksperter fra Vajsenhuset. Efter en spændende dag hos ingeniørtropperne fortsatte vi vores rolige liv ved hytten.



Senere samme dag modtog vi en melding om to undvegne soldater, som var set i nærheden af os. Det betød, at de fleste af os blev noget mere opmærksomme på omgivelserne. Ud på natten kunne vi høre underlige lyde fra taget. Det skulle snart vise sig at være en af soldaterne, som listede rundt.

Da det stod klart for ham, at han var opdaget af en hel skoleklasse, søgte han straks tilflugt i den nærliggende skov. Udstyret med nattøj og lommelygter med helt friske batterier optog vi naturligvis straks forfølgelsen. Vi vidste, at kaptajnen meget gerne ville have sine soldater igen. I skoven var vi flere gange meget tæt på at indkredse soldaten, men da han pludselig efter en god halv time forsvandt, måtte vi alligevel indstille eftersøgningen. Opstemte og en smule trætte vendte vi tilbage til spisesalen, hvor Jette til alt held stod og ventede med forfriskninger - det var jo trods alt også hendes mand, kaptajnen, vi havde forsøgt at hjælpe.

3. nord og Henrik Miller

5. nord på Samsø



Så er der afgang – Samsø rundt!

Mandag morgen tog vi toget til Kalundborg og derfra færgen til Samsø. På kajen holdt vores cykler, og vores tasker blev kørt til det sted, hvor vi skulle bo. Vi cyklede 17 km, og så var vi fremme i Alstrup hos Ingvar og Else. Da vi havde pakket ud, skulle vi ud og se Besser Rev. Det var meget flot. Næste dag cyklede vi nordpå til verdens største labyrint. Den var utrolig stor, men vejret var meget dårligt, så vi skyndte os hjem bagefter til chokolade og boller. Hver aften var der nogle forskellige, der lavede mad.

Onsdag skulle vi besøge en mølle. Det var rigtig sjovt, for vi fik en tur i møllevingerne. Vi så også et glaspusteri den dag.

Torsdag skulle vi til Samsø Naturskole. Her havde vi en dejlig dag med masser af frisk luft, koldt vand og levende fisk og smådyr. Om aftenen holdt vi en stor fest med dans, sang og musik og burgere med pommestruer.

Fredag skulle vi hjem efter en uge med mange gode oplevelser. Vi fik cyklet over 100 km på 5 dage, så vi var lidt ømme i benene, da vi endelig kom hjem.

5. nord

7. nord på Bornholm

”Færgen er i havn om 10 minutter. Pass...”. Resten druknede i snak, råb og larm, da vi sammen med 1.500 andre forventningsfulde skoleelever var med færgen til Bornholm i det tidligere forår 2001... Vores lejrskoletur var i fuld gang.

Efter at have fundet vores bus – blandt 47 andre – på havnen i Rønne, kørte vi til Nordbornholm. Der blev vi installeret i vores hytter i Feriecenter Æblehaven. Efter en hurtig afklaring af, hvem der skulle sove hvor og med hvem samt udpakning, blev området taget i brug: Svømmebassin, hoppepude, kiosk og græsplænerne var absolut ikke de dårligste omgivelser for de næste 5 dage.

Dagene gik hurtigt med en hel masse oplevelser: Busture, Døndalen (imponerende), gåture, sejltur langs kysten til Gudhjem, rundkirkebesøg, naturvejleder, museet NaturBornholm, Almindingen, Ekkodalen, Joboland, Hammershus, cykeltur i modvind og op ad bakke (pyha – det var ikke spor sjovt) og ikke mindst lejrskoleliv i og ved hytterne. Hygge (indtagelse af bjerge af slik, chips og sodavand), vandkampe, skænderier om oprydning og ”Hvem skal nu lave



morgenmad?” – osv. osv.

”Færgen er i havn om 10 minutter. Pass...” Resten hørte vi ikke, for vi var trætte efter vores tur til Bornholm. Så var vi tilbage i København. Der stod vores forældre og søskende, og så skulle vi lige fortælle alt til dem...!

7. nord

7. syd – lejrskole i maj på Bornholm



Hvil ved Hammershus

For mange af drengene var det et kæmpe chok, at Årdsale ikke havde en eneste computercafé! I stedet kastede adskillige sig over at spille halvtolv, for nogen spænding skulle der til, når mørket sænkede sig over Bornholms øde, og der blev meget stille om aftenen.

Ellers fandt vi i ro og mag glæde ved andre dele af livet og et "billede", hvor vi sidder og spiser lune makreller på et stengærde ud til det bølgende blå hav, vil længe blive hængende i vor bevidsthed - og Bornholms byer er jo ikke som København, men efterhånden som dagene gik,

fandt vi ud af, at de små maleriske fiskerlandsbyer bestemt havde deres charme.

De historiske kampe om Hammershus levendegjorde vi gennem små skuespil i lånte kostumer – og stadig har vi lidt svært ved at forestille os, at Bornholm har været fyldt med skildpadder og regnskov og ligget nede ved Ækvator – og haft bjerge på over 15 kilometer, bjerge som i dag er blevet til grus på bunden af almindelige akvarier. Det undrer vi os stadig lidt over, når vi nu igen er tilbage på computercaféerne i København.

7. syd

'Allo! 'Allo! 9. nord i Paris



Frokost i Disneyland

Storbyen modtog os klædt i solskin – og i højt beredskab. Klynger af maskingevær-bevæbnede politifolk på Gare du Nord vidnede om terrorfrygt de dage i oktober 2001, da 9. nord besøgte Paris. Vi kunne dog uhindret gennemføre vores tæt-pakkede lejrskoleprogram.

Eleverne var tilpas imponerede over, hvad de oplevede. Efter indkvartering i byens sydlige udkant i komfortable hotellejligheder kastede vi os ud i bylivet. Først Metro til Eifeltårnet med kig fra toppen ud over Paris. Derefter sejltur på Seinen til Notre Dame. Mange blev grebet af stemningen i denne katedral. En elev købte et lys, tændte det og sagde stille: "Det tænder jeg for min mormor".

Siden hen besøgte vi Sacre Coeur, hvor nonner sang

pænt på latin til den sprøde klang fra strengeinstrumenter. Euro Disney, hvor en effektiv lommetyv i toget blev en tegnebog rigere, og Kim én fattigere. Von Spreckelsens gigantiske nye triumf-bue. Katakomberne med de jordiske rester af hundredetusindvis af døde parisere. Uforglemmelige dage. Tak for turen!

Kim Hagenbo

9. syd rapporterer fra Rom. Marts 2002

Her er nyhederne – jeg er Bent Winberg.

I Rom i dag blev der udkæmpet store kampe i Colosseum. "Kun" flere tusinde mennesker mistede livet. Her til aften begyndte plyndringen af Colosseum. Beboerne i Rom forventer at se mange nye bygninger.

Den "colossale" Pantheon blev foræret til Paven, som glæder sig til at se Pantheons eneste lyskilde i toppen af den 43,3 m høje kuppel.

Her til eftermiddag var der nogle spændinger i det politiske centrum, Forum Romanum. Men nu slapper politikerne af mellem laurbær- og citrus træerne.

Endelig åbnede Den Spanske Trappe. Mange unge hænger allerede ud der, og fremtiden må vise, om de ældre får en plads!

Vesuv er gået i udbrud, hvilket gik ud over handelsbyen Pompei. Forskerne har allerede gjort fund, men deres koner må dog bruge meget tid i vaskehuset...

Messe nr. 12.000.000 blev i dag fejret i Peterskirken, som romerne forsøgte at gøre smukkere, end den allerede er.

Efter nyomtælling af mønterne i Trevi Fontænen kan romerne stolt sige, at 12 mio. mennesker vil vende tilbage til Rom.

Og nu vejrudsigten med Louise Vestergaard: Stadig skyfrit. Temperaturerne vil forblive på de 20-22°C. Tilbage til dig, Bent.



Tak, Louise. Til sidst en lille solstrålehistorie. Årets guider er blevet valgt. Siden sidste måned har det dog været indlysende, hvem vinderne var, men først i dag blev det offentliggjort. De rigtig gode guider, Åge Hansen og Britt Elgaard Petersen, modtog velfortjent og stolt deres diplomer, mens deres fantastiske elever fra Det Kgl. Vajsenhus hyldede dem.

Zilla, 9. syd

Skolebiblioteket



*Dette er hermed det sidste billede, der bliver taget i skolens gamle bibliotek.
Efter sommerferien kan skolens elever tage et nyt,
stort og dejligt bibliotek i brug på 2. sal i skolens hovedbygning.*



Blæserorkestret



Begynderne har afsluttet deres første prøve i nodestativopsætning!

Vajsenhusets blæserorkestre har igen i år haft god vind i sejlene. Medlemmerne i det store orkester er desværre ikke så mange mere, men til gengæld spiller de tilbageværende medlemmer efterhånden vældig godt. Det tager ikke lang tid at indstudere de enkelte numre, for alle er efterhånden blevet skrappe nodelæsere.

Dette gælder faktisk også vores mellemgruppe, som stadig er på 4 medlemmer, og så sandelig også vores nybegyndere, som i år har et rekordagtigt antal, og som alle lader til at være kommet godt i gang. Det lover godt for fremtiden.

Vi har i lighed med tidligere år haft en del opgaver på skolen og har også leveret "ud

af huset". Som det sig hør og bør, har vi medvirket i årets skolekomedie og selvfølgelig også forårskoncerten, som man kan læse om andetsteds i årsskriftet. Desuden har vi været på vores traditionsrige ture, dels til Slesvig, dels til Unnerup.

Skulle der være elever på skolen, der har lyst til at starte i blæserorkestret, kan jeg oplyse, at man fra fjerde klasse kan låne et instrument og modtage gratis undervisning en gang om ugen. Dette kommer jeg rundt og orienterer om i skolens 3. klasser lige før sommerferien.

Åge Hansen

...og rytmegruppen



Rytmegruppen øver med lidt hjælp fra 1. nord.

Som et tilbud til den musikalsk interesserede elev i 6. - 10. klasse har vi på skolen en rytmegruppe, hvori elever med evner for basguitar, piano, orgel og trommer mødes ugentligt til sammenspil. Det er ikke en egentlig instrumentundervisning, der foregår. Vil man dygtiggøre sig på f.eks. guitar, får man mere ud af at søge optagelse på den kommunale musikskole. Det, vi laver her, er sammenspil mellem dem, man kunne kalde "noget

øvede". Rytmegruppen indøver et repertoire til skolens forårskoncert og spiller sammen med skolens blæserorkester ved samme lejlighed. I forbindelse hermed tager vi på en samlet øvelejr på 4 dage. Så, har du rytme i blodet, kan du spille guitar, og har du lyst til at være en del af rytmegruppen, så holder jeg optagelsesprøve umiddelbart efter sommerferien.

Lars Berthelsen

Om fritidshjemmet



Det Kgl. Vajsenhus' Fritidshjem er en selvejende institution, og vi modtager børn fra Det Kgl. Vajsenhus' skole. Personalet består af én leder, 5 pædagoger, 5 medhjælpere samt timelønnede vikarer.

Åbningstider

Hverdage

Vi holder åbent hver dag fra kl. 07.00-09.00 og igen fra kl. 11.45-17.00. De børn, der kommer på fritidshjemmet om morgenen, sender vi i skole 10 minutter før, de skal møde.

Skoleferier og fridage

Vi holder åbent hele dagen fra kl. 07.00-17.00. I skoleferier og på skolefridage tager vi ofte på heldagsudflugter. Det betyder, at fritidshjemmet er "lukket" i tidsrummet 10.00-16.00. Børnene møder senest kl. 09.00 og medbringer mad og drikke, en lille rygsæk samt tøj til årstiden.

Struktur

Fritidshjemmet er funktionsopdelt, dvs., at vi ikke har stuer, men rum med forskellige funktioner. Børnene er ikke tilknyttet en bestemt stue, men må udfolde sig, hvor de har lyst. Ved indmeldelsen får man at vide, hvilken voksen, der er barnets kontaktpædagog.

Formiddagstimerne Vi åbner fritidshjemmet kl. 07.00, og der er stille opvågningen med te, morgenmad og hyggesnak, indtil børnene skal i skole. De "nye" børnehaveklassebørn, der starter på fritidshjemmet om foråret, har formiddagstimerne for sig selv indtil sommerferien. Så kan de blive fortrolige med fritidshjemmet, de voksne og hinanden, inden de begynder i skole.

Eftermiddagstimerne Når børnene kommer fra skole, har de følgende muligheder:

Aktivitetsrummene

Caféen Her kan børnene tage et spil frem, tegne, høre musik, lege med perler og klippe/klistre. Det er også her, vi spiser eftermiddagsmad.

Puderum Her kan man få fred for de voksne.

Danse- og teatterum Her er der fuld knald på musikken og bevægelserne.

Værkstedet Her er der mulighed for, at børnene kan male, save i træ, lege med ler osv.

Læserum Et lille rum, hvor man kan sidde i fred med en bog, en tegneserie eller bare tale fortroligt med hinanden.

Computerrum Vi har to computere og fem playstations, som børnene kan hygge sig med to timer hver dag.

Byggerum Her er leg med lego og andet byggelegetøj det primære.

Dukkeliserum Herinde kan børnene lege med dukker og andet "pigelegetøj".

Jubilæumsfond

Ved Det Kgl. Vajsenhus' 250 års jubilæum i 1977 tog Vajsenhusets direktion initiativ til oprette denne gavefond. Fondens formål er at indsamle ekstra penge til skolen. Vi ønsker at kunne arrangere spændende lejrskoler for vore elever. Det koster mange penge, og derfor vil ethvert beløb være velkomment.

Skolen er omfattet af ligningslovens §8A. Gaver til skolen kan trækkes fra på selvangivelsen. Det skattefradragsberettigede

beløb er p.t. kr. 5.000 årligt. Dog er de første kr. 500 *ikke* fradragsberettigede. Mindstebeløb for fradragsberettiget gave er kr. 500.

Der kan indsættes beløb på

Giro 6 05 25 68

Niels Eilschou Holm
Formand

Strandlivets glæder



Legater

Skolens legater

I tidens løb har forskellige personer med tilknytning til og interesse for Det Kgl. Vajsenhus testamenteret skolen en del legater.

Disse legater er delt i to portioner:

1. *Elever, der går på skolen*
2. *Udgåede elever til hjælp for uddannelse o.lign.*

Skolens elever kan søge følgende legater:

De Puggaardske Legater

Beregnet for piger mellem 13 og 15 år til økonomisk støtte under deres skolegang.

Oscar P. Rubardts Mindelegat

For enlige forsørgere i København, der har økonomisk vanskelige kår.
Søges senest 1. november. Uddeles i december.

Instrumentmager Sophus Chr. Emil Hansen og hustrus Legat

For enlige forsørgere, der har økonomisk vanskelige kår. Ansøgeren skal være medlem af Den Danske Folkekirke og have bopæl i Københavns Kommune. Legatet skal anvendes til kur-pleje, rekreation m.v.

For alle legater gælder:

At de skal søges gennem forstanderen. Legatuddelingen finder fortrinsvis sted i juni og december måned. **De Puggaardske Legater og Chr. Hansens Legat** søges på særlige ansøgningsblanketter, der kan rekvireres hos forstanderen.

Det Gode Mindes Legater

For unge og ældre vajsenhusianere, der er medlem af DGM, til brug for videreuddannelse, huslejetilskud, varmhjælp og lignende. Søges på særligt ansøgningsskema, der kan rekvireres på foreningens telefonsvarer, 33 32 90 58, eller hos forstanderen.

Årets legatuddelinger

Skibsreder Per Henriksens rejselegat

– yder tilskud til en rejse i Danmark for 5. klasse og en rejse til udlandet for 9. klasse. I 2001 er der i alt ydet et tilskud på 63.000 kr.

Diverse gavebreve

– til hjælp for elever på Vajsenhuset. I 2001 blev der uddelt 64.373 kr. Skibsreder Per Henriksens legat til minde om hans skolegang på Det Kgl. Vajsenhus uddeler flidspræmier til elever fra afgangsklasserne. Disse uddeles ved den årlige stiftelsesfest.

I 2001 modtog følgende elever flidspræmier

Maria Northved Elf, 9. nord	1.000,00 kr.
Nina Crossmann, 9. syd	500,00 kr.
Bolette Bangsbo Sørensen, 9. syd	500,00 kr.
Marion Petersen, 10. nord	500,00 kr.
Richard Borring, 10. nord	500,00 kr.

Fra samme legat gives et beløb til månedens elev eller klasse, som på en eller anden måde har udmærket sig. I alt er der i 2001 uddelt 4.650 kr.

Udover vore egne legater får elever også hjælp fra anden side

Vajsenhusianernes elevforening Det Gode Minde har ydet tilskud på 5.000 kr. til 9. klasses udlandstur samt hjulpet unge vajsenhusianere med studiehjælp og -rejser og ældre vajsenhusianere med bolighjælp og anden form for støtte.

- *Oscar P. Rubardts Mindelegat* har tilgodeset Vajsenhusets familier med 11.000 kr.
- *Per Henriksens Forsørgelseslegat* har hjulpet Vajsenhusets familier med 24.000 kr.
- *Helligåndskirken*: Konfirmationshjælp. 12.000 kr.

Desuden har flere familier fået hjælp direkte fra

- *Instrumentmager Sophus Chr. Emil Hansen og hustrus legat*
- *De Puggaardske legater*

Fra Vajsenhusets side er vi dybt taknemmelige for denne støtte udefra, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der hjælper de familier, der har behov.

Glade modtagere af Vajsenhusets egne fidspræmier:



De stolte elever, som modtog Per Henriksens fidspræmier i 2001.





Børnenes kontor – Feriehytter



I december sælger vore elever i 5.-7. kl. julehjerter. Derfor var de også på gaden i år, og traditionen tro med et imponerende flot resultat. Børnenes Kontor kunne hente en indtægt hjem på kr. 23.922.

Topsælgerne blev:

Trine Thomsen, 6.n (800 mærker)
Erika Hansen, 6.n (700 mærker)
Nico Guldbrandsen, 7.n (600 mærker)
Michala Nielsen, 6.n (500 mærker)

Fra Vajsenhuset fik de pengepræmier. Alle sælgere blev af Børnenes Kontor inviteret i biografen. Desuden fik 16 elever et gavekort til Fona.

Indtægter fra salget fordeles af Børnenes Kontor. Således uddeles der i december pakker med julemad, og i juni tøjgavekort. Det Kgl. Vajsenhus nyder stor gavn af disse uddelinger. Således modtog 108 familier julehjælp, og 99 elever modtog tøjgavekort.

I maj er vore elever på gaden igen for at sælge *Forårsblomsten*.

Også her er vore elever dygtige handelsmænd og får solgt mange mærker.

I alt solgte vore elever i 2001 for 23.832,50 kr.

Fra Vajsenhuset fik de tre følgende elever gavekort for et meget flot salg: Yasmin Jensen (700 mærker), Julie Moreno (700 mærker) og Trine Thomsen (620 mærker). Fra Forårsblomsten fik de seks bedste sælgere en biograftur og et burgermåltid.

Fra Forårsblomsten får vi rådighed over nogle dejlige feriehytter i Hønsinge Lyng, direkte til havet.

For 1.000 kr. alt inklusive kan man få en feriehytte med henholdsvis seks eller ti sovepladser stillet til rådighed i skole-sommerferien og efterårsferien i en uge. Dette er halv pris.

I 2001 fik ti familier glæde af dette tilbud i sommerferien.

Henvendelse om hjælp fra Børnenes Kontor skal ske til klasselæreren.

Henvendelse vedrørende feriehytter til forstanderen.



Trine
6.n.

Michala
6.n.

Erika
6.n.

Nico
7.n.

Ordensreglement

På Det Kgl. Vajsenhus ønsker vi, at vore elever skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser. Det er vigtigt, at man lærer at vise hjælpsomhed og omsorg for andre mennesker. Alle skal kunne føle sig trygge på vor skole.

Forholdet mellem elever og lærere skal i ord og handlinger være præget af gensidig respekt. Det er lærernes ansvar at stille krav, der er i overensstemmelse med de mål, der skal nås i de enkelte fag. Dette må eleverne respektere.

Alle må hjælpe med til at bevare skolen i så god stand som muligt og vise respekt for andres ting. Alle elever er medansvarlige for, at skolens klasseværelser, gange, trapper og andre fællesarealer holdes i orden.

1. Bøger, som udleveres til årsbrug, skal indbindes solidt straks efter modtagelsen.
2. Bøger, hæfter og lignende skal erstattes, dersom de bliver væk eller må kasseres i utide pga. misbrug.
3. Bøger skal transporteres til og fra skole i forsvarlige tasker.
4. Knallerter må ikke startes i skolegården, hvor der heller ikke må cykles. Knallerter og cykler skal anbringes i stativerne i smøgen eller foran skolen.
5. I frikvartererne skal eleverne fra 1. til 5. klasse være nede, mens klasse-lokalerne er aflåste. Hvis vejret er dårligt, bliver der ringet med tre klimt. Eleverne må derefter blive i klassen. Eventuelt lokaleskift til næste lektion finder først sted, når det ringer til time.
6. I frikvartererne har elever fra 8. til 10. klasse med forældretilkendelse lov til at forlade skolen, samt opholdstilladelse i bestemte lokaler. Man skal være på skolens område, når det ringer til time. Begge tilladelser kan inddrages i tilfælde af misbrug.
7. Med forældres tilladelse er rygning tilladt fra 8. klasse, men kun under halvtaget i skolegården.
Tyggegummi må ikke anvendes på skolen. Dolke og farligt legetøj må ikke medbringes på skolen.
8. Voldsom adfærd og farlig leg må ikke forekomme på skolen. I skolegården afgør gårdvagterne, hvilken adfærd der er acceptabel. Det er ikke tilladt at kaste sne i og omkring skolen.
9. Når der ringes op fra frikvarter, skal eleverne straks gå til undervisningslokalet, hvor der vil være låst op. Der kan dog forekomme aftaler med lærere om, at en klasse skal hentes i gården.
10. Mobiltelefoner må ikke anvendes eller være tændt i skoletiden. Brug af mobiltelefon må ikke foregå på skolens område.

Praktiske oplysninger om skolen

<i>Ringetider</i>	1. + 2. lektion	08.00 - 09.30
	3. + 4. lektion	09.50 - 11.20
	Spisefrikvarter	11.20 - 12.05
	5. + 6. lektion	12.05 - 13.35
	7. lektion	13.50 - 14.35

Mælkeordning Prisen er for tiden 90 kr. pr. kvartal for alle mælkesorter. Indbetalingen herfor foregår til klasselæreren efter nærmere meddelelse fra kontoret.

Meddelelser til skolens kontor Kontoret modtager meget gerne besked om elevernes fravær fra første sygedag. Henvendelse om sygdom skal ske mellem 8.00-9.00. Klasselæreren vil derefter blive orienteret om årsagen til fraværet. Andre meddelelser såsom besked til den enkelte elev, om hvor vedkommende skal gå hen efter skoletid o.lign., kan kontoret ikke påtage sig at viderebringe, og vi må henstille til, at forældrene giver eleverne besked om disse ting hjemmefra.

Forsømmelser Som gyldig grund ved forsømmelser regnes i almindelighed kun sygdom. Ved sygdom opfordrer vi forældrene til at give meddelelse herom på 1. dagen – dog senest på 3. dagen. Ved fritagelse fra gymnastik i længere tid skal der fremskaffes en lægeattest, som opbevares på skolens kontor.

Konfirmation Skolen henstiller, at konfirmationsforberedelsen foregår i 7. klasse. Alle elever modtager ved konfirmationsforberedelsens begyndelse Ny Testamente og ved selve konfirmationen en salmebog i luksusudgave. Eleverne har lov til at holde fri dagen efter konfirmationen.

Slik, tyggegummi Må ikke medbringes i skolen. Det samme gælder drikkevarer i glasemballage.

Værdigenstande Det Kgl. Vajsenhus yder ikke erstatning for rede penge, ure, smykker, o.lign., som mistes på skolen. Heller ikke beklædningsgenstande samt briller kan forventes erstattet.

Børnenes Kontor Gennem skolen kan hjemmene efter ønske søge om hjælp fra Børnenes Kontor. I første uge af november måned kan man søge julehjælp i form af madvarer. Der afleveres én ansøgning pr.

hjem. I første uge af maj måned kan beklædningshjælp søges til hvert skolegængende barn fra et hjem.

Feriekoloni

Elever med bopæl i Københavns Kommune kan deltage i feriekoloniophold af 2-3 ugers varighed i skolesommerferien. Ansøgningskemaer hertil udleveres på skolen i februar måned. Endvidere har skolens elever mulighed for at deltage i koloniophold af to ugers varighed på kolonien „Wesselsminde“ i Hornbæk. Ansøgning om deltagelse i dette koloniophold skal ske til forstanderen.

Gabriel Jensens Ferieudflugter

Få et Gabriel Jensen-kort af din lærer - så kan du komme på gratis udflugt hver dag hele sommerferien. Hvis man ikke når at få kortet inden sommerferien starter, kan man kontakte Gabriel Jensens Ferieudflugter på tlf. 36460101.

Udgangstilladelse

Hvis forældre giver tilladelse dertil, må eleverne på 8., 9. og 10. klassetrin forlade skolen i frikvarterer og mellemtimer. Skolen kan inddrage tilladelsen ved misbrug. Elever fra andre klasser må ikke forlade skolen uden særlig tilladelse.

Tandlæge

For elever boende i Københavns Kommune er der transportordning, således at eleverne i bh.kl.-3. kl. afhentes og bringes til tandbehandling i taxa. Eleverne i 4. klasse og opefter må selv tage til tandlægen.

Befordring

Tildeling af tog/buskort foregår gennem viceinspektøren efter følgende afstandskriterier:

Bh.kl.-3. klasse	2.5 km-12.5 km	7.-9. klasse	7 km-16 km
4.-6. klasse	6 km-16.0 km	10. klasse	9 km-17 km

I skoleåret 2002/03 er der ingen egenbetaling.

Bortkomne eller ødelagte skolekort erstattes kun mod indbetaling af: 100 kr. første gang og 200 kr. anden gang.

Ved skoleskift skal skolekortet omgående afleveres på skolens kontor, idet der ellers vil blive opkrævet et gebyr fra HT's side på mellem 600 kr. og 800 kr.

Det Gode Minde



Gamle elever til fest på skolen.

Vajsenhusianernes Forening, Det Gode Minde, blev stiftet d. 22. januar 1858 og er dermed Danmarks tredieældste skoleforening. Det var gamle elever, der var samlet ved daværende forstander på Det Kgl. Vajsenhus, G. F. Rungs 25 års jubilæum, der fik den idé at oprette en forening for udgåede elever. Fra starten var det kun drenge, der kunne blive medlemmer, men få år efter fik man pigerne med. Det har vel været kedeligt uden. I dag kan alle, der har gået på skolen, samt tidligere

og nuværende ansatte, blive medlem. Det Gode Minde er en aktiv og levende forening, hvis formål er at skabe og bevare sammenholdet mellem tidligere og nuværende elever, og mellem skolen og foreningen.

Vi afholder forskellige arrangementer i løbet af året, udgiver »Vajsenhusianerbladet« og hjælper unge og ældre vajsenhusianere via Det Gode Mindes legater.

Bestyrelsen

DET KGL. VAJSENHUS

1727 - 2002



275 år – og i fin form!

Historien om Det Kongelige Vajsenhus er ikke blot skolehistorie, men handler også om pestens hærgen, om et storslået og visionært kongeligt initiativ, om Københavns brand, om samfundsudvikling - og ikke mindst om skiftende generationers barneliv gennem flere århundreder.

Glimt af historien om Det Kongelige Vajsenhus:

Stiftelsen

I 1711-12 rasede pesten i København. 22.000 af byens dengang 60.000 indbyggere døde. Det var under indtryk af denne voldsomme begivenhed og de menneskelige omkostninger blandt de overlevende, at Frederik IV tog de første spæde skridt til at indrette et Vajsenhus i København.

Nogle år tidligere – i 1698 - havde A. H. Francke i den tyske by Halle skabt en vel-fungerende "undervisningsanstalt" for hittebørn og forældreløse børn – på tysk såkaldte "Waisen". Efter dette forbillede tog planerne for Vajsenhuset form.



Den 21. juli 1727 underskrev Frederik IV fire dokumenter, der beskriver, hvordan Vajsenhuset skal indrettes og ledes:

1. I et "*Åbent brev*" meddeler kongen, at han "... i Guds navn har besluttet allernådigst at lade indrette et sted, hvor fattige fader- og moderløse børn kunne have deres forplejning og opdragelse...".
2. "*Fundatsen*" giver nærmere regler for det økonomiske grundlag og for stiftelsens ledelse. Kongen ønskede at sikre sit Vajsenhus så grundigt, at det kunne "*vedligeholdes indtil verdens ende*".
3. I "*Instrux for missions-collegii tilførordnede anlangende Det Kongelige Vajsenhus*" gives bestemmelser for, hvordan planerne skal realiseres.
4. I en "*Anordning*" giver kongen vejledning om, hvordan "*Det Kongelige Vajsenhus skal indrettes og med ungdommens optugtelse, undervisning og forplejning forholdes*".



Kong Frederik IV



1727-1795 Det Kgl. Vajsenhus



1795-1811 Blågård



1811-1872 Etatsråd Hemmerts Gård



1875-nu Den nuværende bygning
husende Det Kgl. Vajsenhus





Privilegier

Det Kongelige Vajsenhus fik ved grundlæggelsen forskellige privilegier, herunder retten til at udgive salmebogen. Dette privilegium sikrer fortsat skolens virksomhed i vor tid. Flot og visionært tænkt – dengang i 1727.

Vi Friderich den Fierde, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Benders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Ditmar- sken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst;

Vor synderlige Gunst tilforn; Saasom Vi allernaadigst have funden for got, til Guds Ære, To Tusinde Rigsdaler aarlig af Post-Amteets Indkomster, saavel til et Wajsenhuusets Indrettelse og underholdning, som til Hittébørns Antagelse og opfostring, allernaadigst at legere, og det fra den 1ste Januarii sidstafvigte at regne, Og Vi Os Elskelige Directeurerne for de fattiges Væsen i Vort Rige Danmark, fra Directionen over dette Wajsen- og Hitté-Børns Huus have erimerede, saa er Vores allernaadigste Billie og befaling, at I Eder samme Huusets indrettelse paatager, ingenlunde tvivlende, at I jo dette Verk Eder saaledes lader være angelegen, saa at Guds Ære derover kunde befordres, og mange fattige Lemmer derved finde deres nytte og gavn, Og ville Vi allernaadigst, at Christian Wendt, Vores Elskelige Kiere fl. Broders Prinds Carls Vagers Hofmester over forskrevne Huus skal være Inspecteur og Forstander. og alting derved under Eders Ober-Direction forsvarligen forestaa; Ellers give Eder herhos til Kiende, at Vi til oitbemeldte Wajsen- og Hittébørns Huus allernaadigst haver skientet og givet den Os tilhørende Gaard, liggende paa Ny Torf her i Vores kongelig Residens Stad Kiøbenhavn, hvor Academiet var. Derefter I Eder allerunderdanigst fandt vide at rette. Befalende Eder Gud. Skrevet paa Vort Slot Kiøbenhavn den 8. Aprilis 1720

Under Vor Kongelige Haand og Signet.

Friderich R.

Kongelig protektion

Det Kongelige Vajsenhus har siden Frederik d. IV's tid været underlagt kongelig protektion, og det er stadig majestaten, der udnævner medlemmerne af skolens direktion og kuratel.

Direktion, kuratel, forstander

Gennem alle 275 år har ledelsen været fordelt på direktion, kuratel og forstander. Direktionen afgør de overordnede, principielle spørgsmål, kuratelet varetager de økonomiske interesser, og forstanderen forestår skolens daglige ledelse.



Frederik IV. Født 11. oktober 1671, død 11. oktober 1730

Den første skolebygning

1727-1795

Foruden betydelige pengemidler stillede Frederik IV en af det daværende Københavns største og mest imponerende bygninger til rådighed. Huset rummede tidligere Det Ridderlige Akademi, som uddannede officerer til hæren. Bygningen lå på Nytorv, hvor domhuset ligger i dag. Udover skolestuer og soverum fandtes her både kirke, apotek, bogtrykkeri og boghandel under samme tag.

I disse passende omgivelser blev de første børn – i alt 40 drenge og piger – tilsagt til at møde til spisning på kongens fødselsdag den 11. oktober 1727. Menuen må vi gisne om. Forplejningen har nok været i orden, for elevtallet voksede hurtigt, og allerede ved årsskiftet var 100 forældreløse børn indskrevet.



Krise

I 1771 blev hele Vajsenhusets arbejde pludselig afbrudt ved en af Struenses hovsa-reformer. Overraskende politiske indgreb kendte man også til dengang. Direktionen blev ophævet, og børnene blev anbragt i privat pleje, mens den store bygning stod tom. Allerede året efter blev det dog bestemt, at skolen skulle genoptage sit virke. Efter en højtidelig genindvielse kunne skolen fortsætte på samme vilkår som hidtil. Den første krise var overvundet.

København brænder

Ved Københavns brand d. 6. juni 1795 blev store dele af byen flammernes bytte, og Det Kongelige Vajsenhus var nu blot en rygende ruin. Umiddelbart efter branden blev børn og lærere midlertidigt omplantet til Blaagaard Seminarium. Her var forholdene langt fra ideelle, og efter et par års trængsler blev børnene sendt i privat pleje.



Skole i Købmagergade

1811-1875



Der fulgte nogle kritiske år, hvor der herskede tvivl om, hvorvidt Vajsenhuset overhovedet skulle genopstå. Direktionen, kuratelet og forstanderen, som dog ikke havde opgivet tanken om at oprette et nyt Vajsenhus, købte i 1806 en gård til formålet. Adressen var Købmagergade 44. Det var imidlertid urolige og utrygge tider. Københavns bombardement betød nye vanskeligheder, og først i 1811 lykkedes det at åbne en ny skole.

Med Vajsenhusets genåbning var epoken som kostskole forbi. Det blev besluttet at lukke dørene op for faderløse børn, som boede hjemme, og de forældreløse – vajerne – blev anbragt i private plejehjem.

Vajsenhusliv i 1860'erne

Julie Moberg gik i skole på Det Kongelige Vajsenhus fra 1862 til 1866. I et håndskrevet brev, der befinder sig i Rigsarkivet, giver hun en levende og detaljeret skildring af livet på skolen.

Hun mindes bl.a. sine lærere:

Den vindøjede skrivelærer, der med det ene øje så ud ad vinduet og med det andet holdt øje med eleverne. Dansk læreren, der på fortrinlig vis deklamerede Holberg. Sanglæreren, der med sin violin akkompagnerede eleverne, når de sang Ingemanns morgen- og aftensange. Og endelig danselæreren, der begyndte undervisningen med at vise, hvordan man skulle gå ud og ind af en dør - eller forholde sig, når man træder ind i en sel-skabssal.

Julie Moberg beskriver den årlige skovtur således:

"Når eksamenstiden var tilbagelagt, begyndte vi at se hen til den store skovtur midt i juni. Vi skulle møde tidligt. Klokken syv, hvis jeg ikke husker fejl. Vi fandt skolegården opfyldt af firesædede skovvogne. Ingen måtte stige til vogns, før signalet lød. Drengene havde i flere uger øvet sig på horn. Så drog toget ud. Først to wienervogne med lærerinderne og de damer, der skulle assistere dem med den megen smørrebrødsskæren. Så kom en pigevogn, derefter en drengvogn og så fremdeles. Drengene medbragte deres faner, som dog ikke måtte foldes ud på Strandvejen for ikke at gøre hestene sky. Min første skovtur gik til Eremitagen. Vår frokost hentede vi på slottet, hvor den var blevet skåret. Bagefter gik vi med lærerne en lang tur til Skodsborg. Da vi kom tilbage, fik vi wienerbrød og kaffe. Efter en tur rundt i omegnen vendte vi hjem til Vajsenhuset, hvor vi med hurraråb kørte ind i skolegården".

Julie Moberg fastholdt sin forbindelse til Det Kongelige Vajsenhus dels gennem foreningen Det Gode Minde, hvor hun blev medlem i 1869, dels gennem sin søster, Petra Moberg, der i 1890 blev ansat som lærer(inde).



Petra Moberg sidder på første række, nummer to fra højre.

Skolen flytter til Nr. Farimagsgade

1875-



Bygningen i Købmagergade ansås efterhånden for at være for stor og upraktisk. Til gengæld indbragte den en net sum, da den blev solgt ved en auktion. Man havde fundet en mere ydmygt beliggende grund uden for voldene, og her opførtes efter tegning af C.F. Rasmussen en skolebygning, der i højere grad passede til sit formål.

Denne stolte skolebygning danner stadig rammen om skolens virke. Huset og interiøret er særdeles velholdt. Guldindrammede kongebilleder og unikke vægmalerier fra 1890'erne pryder mange

klasselokaler. Samtidig lever bygningen ved sin indretning og med sine moderne faciliteter fint op til tidens krav.

Prøv en dag i et roligt øjeblik at betragte den fornemme gamle marmortrappe. Se, hvordan trinnene er fint buede af generationers trafik. Denne patina kalder billeder frem af svundne tiders væsenhusbørn – nogle med klapprende træsko, andre med fedtlæderstøvler. Tramp-tramp-tramp... bang! Børn, der ivrigt haster til time – eller til frikvarter. Dengang som nu.



Den ny bagbygning

2002

Et længe næret ønske om at modernisere og udvide bagbygningen blev her i 2002 mere end opfyldt ved opførelsen af et hus i fire etager. En meget velkommen jubilæumsgave. Velindrettede og tidssvarende lokaler står nu klar til at aflaste hovedbygningen og skabe gode fysiske forhold for skolens elever.

Vi glæder os til at kunne gennemføre nye pædagogiske initiativer under de forbedrede pladsforhold og til at give hverdagen et løft i rare omgivelser.



Det Gode Minde

...er navnet på Vajsenhusets forening for udgåede elever. Det Gode Minde blev stiftet d. 22. januar 1858 og er med sine 144 års virke en af landets ældste foreninger af sin art. Det Gode Minde afholder særdeles festlige sammenkomster for sin medlemmer i alle aldre. Desuden råder Det Gode Minde over legatmidler, som medlemmer kan søge f.eks. til uddannelsesformål.



Foreningen udgiver Vajsenhusianerbladet, der i år har 100 års jubilæum. Allerede i 1895 havde foreningens daværende formand, Otto Agerbunden, foreslået udgivelse af et medlemsblad. Sagen vandt ikke tilstrækkelig tilslutning. Tiden var ikke moden. Men d. 31. oktober 1902 udsendte „Det Gode Minde“ første nummer af Vajsenhusianerbladet, som siden har været et betydningsfuldt led i foreningens liv. Bladets hoved, som ses oven for, er uændret gennem bladets 100-årige historie. Herunder uddrag fra den første udgivelse:

„Når vi i dag for første gang udsender vort blad til alle de brødre og søstre, vi kender, så kunne følgende ord fra Charles Gandrups smukke kantate være det motto, som vi altid burde have for øje.

*Sæt ryg mod ryg
hold ved som en mand,
ja både i alvor og gammen,
den byrde du ene ej løfte kan,
den kan vi vel løfte sammen.*

Dette nye foretagende indenfor foreningen, formener vi, vil bringe et yderligere bindeled for alle dem, som står i taknemmelighedsgæld til Vajsenhuset. Vort land er kun lille - vi kunne så godt stå i forbindelse med hverandre, selv om vi ikke bo i samme by; Vor forening er kun lille - den kan blive større - den bør blive det. Vajsenhusianerforeningen „Det Gode Minde“ bør omfatte alle brave mennesker, som er udgåede fra „Det Kgl. Vajsenhus“ - alle - kvinder som mænd, gamle som unge, hvad enten vi fik held til at nå frem til større og bedre kår, eller modgang og vanheld holdt os på skyggesiden; den største iblandt os vil føle sig stolt over at være begyndt som et fattigt vajsenhusbarn“.

Dette var således det første indlæg i bladet af redaktør Johs. Madсен. Han havde en lyrisk åre og skrev mange digte, der også blev trykt i bladet. Han trak sig tilbage som redaktør i 1930.



Særlige arrangementer

i jubilæumsugen 7.-11. oktober 2002

Mandag d. 7. oktober:

Kl. 10.00: Festgudstjeneste i Københavns Domkirke ved biskop Erik Norman Svendsen. Alle tidligere elever og pårørende til nuværende elever er velkomne.

Kl. 18.00: Fest på Det Kgl. Vajsenhus for medlemmer af skoleforeningen „Det Gode Minde“. Kun DGM-medlemmer kan tilmelde sig ved indbetaling af kr. 125,- på gironummer 605-2568 eller på check. I begge tilfælde bedes navn og årgang angivet klart og tydeligt. Man er ikke tilmeldt før betalingen er indgået. Da pladsen er begrænset, gælder „først-til-mølle“ princippet.

Tirsdag d. 8. oktober:

Fælles udflugt for alle skolens elever.

Onsdag d. 9. oktober:

Formiddag: Underholdning for bh.kl.-6. kl.
Aften : Skolebal for 7.-10. kl.

Fredag d. 11. oktober:

Kl. 10.00: Stiftelsesfest på Det Kgl. Vajsenhus. Kun for skolens nuværende elever, ansatte samt særligt indbudte gæster.

Kl. 15.00-17.00: Reception for særligt indbudte gæster.

Ferier & fridage 2002/03

SOMMERFERIE

Lørdag d. 22.6.02 - søndag d. 4.8.02

2. - 10. klasse har første skoledag
mandag d. 5. august kl. 09.00

1. klasserne har første skoledag
tirsdag d. 6. august kl. 09.00

Børnehaveklasserne har første skoledag
onsdag d. 7. august kl. 09.00

EFTERÅRSFERIE

Lørdag d. 12.10.02 - søndag d. 20.10.02

JULEFERIE

Lørdag d. 21.12.02 - søndag d. 5.1.03

VINTERFERIE

Lørdag d. 8.2.03 - søndag d. 16.2.03

PÅSKEFERIE

Lørdag d. 12.4.03 - mandag d. 21.4.03

ST. BEDEDAG

Fredag d. 16.5.03

KRISTI HIMMELFART

Torsdag d. 29.5.03 - søndag d. 1.6.03

GRUNDLOVSDAG/PINSE

Torsdag d. 5.6.03 - mandag d. 9.6.03

SOMMERFERIE

Lørdag d. 21.6.03 - søndag 3.8.03

Alle dage inkl.



F. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI

