



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



L. Pedersen



Lidt om Slægten

And. & Sognef. Niels Hansen

Karise 1805-31. Alslev fra 1831

1932



Lars Pedersen, Druestrup.

LIDT OM SLÆGTEN

GAARDMAND OG SOGNEFOGED

NIELS HANSEN

OG HUSTRU

ANE CARLSDATTER

KARISE 1805—31



ALSLEV FRA 1831

TRYKT I

L. P. OTTOSENS BOGTRYKKERI HAARLEV

1932

Lidt om Slægten

Gmd. og Sognefoged Niels Hansen
og Hustru Ane Carlsdatter.



Karise 1805—31. ★ Alslev fra 1831.

Samlet af
Lars Pedersen, Drustrup.
^



L. P. Ottosens Bogtrykkeri, Haarlev.
1932.

Det har altid haft min Interesse at vide lidt Besked om vore Fædres Liv og Levned. Jeg har derfor i mange Aar gaaet med den Tanke, at søge at faa samlet nogle Optegnelser om min Slægt, jeg har været betænkelig ved at gaa i Gang med Arbejdet, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg skulde begynde eller ende.

Som en af de yngste i den Generation og paa Grund af min Faders tidlige Død har jeg ikke haft ret megen Forbindelse med Slægten, og derfor vidste jeg kun ringe Besked, og havde ikke ret megen Kendskab til Familien.

Jeg havde vel heller næppe faaet begyndt, om ikke Gaardejer *Hans Christensen*, Birkelundsgaard, der ogsaa hører med til Slægten, ved et tilfældigt Møde i Efteraaret 1930 havde givet mig et lille Puf i Ryggen ved at fremsætte den Bemærkning:

„Nu skal Du begynde, Du har jo Tiden til det, og jeg har nogle Optegnelser fra gammel Tid, Du kan faa at begynde med“, og efter nogle Dages Betænkning tog jeg fat.

Efterhaanden som Arbejdet skred frem, kom det mere og mere til at samle sig om Alslev og vil maaske for den store Del af Familien, som ikke er ret meget kendt i Alslev, synes noget ensidigt! men det maa jeg bede Jer undskylde, det skyldes nemlig: for det første at jeg er bedst kendt og derfor ogsaa mest interesseret i Forholdene der, og for det andet, at Slægten der kan føres længere tilbage, og at jeg har kunnet faa flere Oplysninger derfra; endvidere at min Fødegård endnu er i Slægtens Besiddelse, og at vi godt kan betragte Gaarden som Slægtsgaard.

Gmd. og Sognefoged *Niels Hansen* og Hustru *Ane Carlsdatter*, deres Børn og Børnebørn osv. samlede jeg først Interessen om og tænkte, at det maatte være en let Sag at faa samlet Oplysninger vedrørende den Familie.

Jeg begyndte med at undersøge Kirkebøgerne for Karise og Alslev Sogne, men da disse ikke gik længere tilbage end til Aaret

1814, kunde jeg ikke engang faa alle Niels Hansens Børn med der, og blev tillige snart klog af at den Vej vilde blive for besværlig.

Jeg henvendte mig saa til forskellige Medlemmer af Familien og mødte saa godt som alle Steder Forstaaelse, Velvilje og Interesse for Sagen, og fik paa den Maade en Del Oplysninger om Slægten, dog mest kun Navne og Datoer om den yngre Slægt, men dog saa mange Oplysninger at jeg kunde faa alle Niels Hansens Efterkommere med.

Men da en Del af de yngre i Slægten ikke har besvaret mine Forespørgsler, mangler der Navne og Datoer for en Del af disse.

Dernæst har jeg forsøgt at samle Oplysninger om Niels Hansens og Ane Carlsdatters Forfædre, men det er ikke meget der er naaet i den Retning, men kan dog følge Slægten, særlig for Ane Carlsdatters vedkommende, nogle Generationer tilbage paa Gaarden i Alslev.

For Niels Hansens vedkommende har jeg sikre Oplysninger om hans Fader, *Hans Nielsen*, der var Gmd. og Sognefoged i Karise, Mtkn. 12. Han blev gift Aar 1773 med Enke *Ane Kirstine Rasmusdatter*, hun var Enke efter andet Ægteskab og havde 2 Børn. Af første Ægteskab en Søn, *Anders Pedersen*, født 1772, og en Datter af andet Ægteskab, *Maren Nielsdatter*, født 1777.

Hans Nielsen var født 1741 som Søn af Gmd. *Niels Sørensen*, Bonderød, og blev baaret til Daaben af Christen Christensens Kone i Bonderød.

Da Hans Nielsen saaledes er giftet ind i Gaarden, og hans Kone sandsynligvis ogsaa ved første Ægteskab er giftet ind i Gaarden, og da jeg ikke paa anden Maade har kunnet følge Slægten, maa man nærmest regne med at nævnte Gaard, Mtkn. 12, har været i Slægtens Besiddelse i Tiden fra Aar 1770 til Aar 1920, altsaa 150 Aar.

Hans Nielsen havde en Søn som hed *Per* eller *Chr. Hansen*, men hvis Liv der iøvrigt ikke kan findes Oplysninger om.

En Datter af Hans Nielsen ved Navn *Maren* omkom ved en Ildebrand Aar 1804, som kan ses af Kirkebogen, hvor der er anført at den 24. Juni 1804 blev hendes af Ildebrand tilredte Lemmer begravet.

Niels Sørensen, Bonderød, var i 1787 83 Aar gl., og da

Navnet Søren og Sørensen ligesom er knyttet til Bonderød lige til vore Dage, og det stadig gennem Aarene findes i Kirkebøgerne og paa Folketællingslisterne, vilde det vist ikke være vanskeligt at følge Slægten ned gennem Tiderne, men det vil jeg overlade til andre, om nogen skulde faa Lyst dertil.

I de Optegnelser jeg modtog af Hans Christensen, Birkelunds-gaard, stod opført Hans Nielsens Fader: Niels Sørensen? og hverken mer eller mindre. Langt om længe fandt jeg i Folketællingslisten for 1787 Gmd. Niels Sørensen, Bonderød, 83 Aar gl., og hans Hustru var 82 Aar gl. En Søn ved Navn *Jørgen Nielsen*, 44 Aar gl., var hjemme og bestyrede Gaarden. I Kirkebogen er anført: 1741, Bonderød: Niels Sørensen, døbt en Søn, *Hans*. 1743, Bonderød: Niels Sørensen, døbt en Søn, *Jørgen*. Alder og Navn passer saaledes for begges vedkommende. *Jørgen Nielsen* er Aar 1801 opført som Gaardmand i Gammelby, og har da en Søn der er 12 Aar gl. som hedder Niels Jørgensen.

Der kan saaledes ikke være Tvivl om, at disse Slutninger er rigtige, og derved kan Niels Hansens Forfædre føres tilbage til omkring ved Aar 1700. Forøvrigt kan der henvises til Personalialia over Niels Hansen, hvoraf det fremgaar, at Niels Hansen i 2 Aar har været i Tjeneste hos sin Farbroder *Jørgen Nielsen* i Gammelby.

Slægten i Alslev kan føres tilbage til omkring ved Aar 1700, men nogen særlige Oplysninger har dog ikke kunnet fremskaffes, da de Bøger der skulde give disse er forsvundne.

Fæsteprotokollen for Juellinge og Alslev Godser gaar kun tilbage til Aar 1821, hvorimod de fra den øvrige Del af Bregentved Gods gaar helt tilbage til før Aar 1700, saa jeg har kun Kirkebøgerne at holde mig til, og der staar anført:

1722: døbt Carl Nielsen en Søn, *Niels*. Denne Søn Niels er sandsynligvis Niels Carlsen, som Aar 1759, 11. Søndag efter Trinetates, har faaet døbt en Søn med Navnet *Carl*.

Carl Nielsen blev gift 1785 med *Kirsten Nielsen* af Bonderød. Der findes ingen Oplysninger om hvem hun ellers var.

Carl Nielsen fæstede Gaarden Matn. 7 i Alslev 1787. Udskiftningen blev foretaget ret tidligt, vistnok i 1788. Carl Nielsen havde saa Gaarden til sin Død 1808. Han var tillige i mange Aar Sognefoged.

En Skifteforretning som fandt Sted efter hans Død aftrykkes

her, og giver et udmærket Billede af Forholdene, som de var den Gang.

Registrerings Forretning efter Sognefoged Carl Nielsen i Alslev.

Anno 1808 den 28. Maj indfandt sig Hr. Forvalter Schrøder ved Wittusen fra Bregentved med tiltagne Vitterligheds- og Vurderings Mænd, nemlig Sognefoged Peder Larsen i Alslev og Udrider Hans Knudsen fra Juellinge for at foretage en lovlige Registrerings- og Vurderings Forretning til videre derpaa følgende Skifte og Deling imellem Enken *Kirsten Nielsdatter* og de med den afdøde sammen avlede Børn, der blev anmeldt at være: 1 Søn *Niels*, 19 Aar, 1 Søn *Jørgen*, 15 Aar, 1 Datter *Ane* gift med Indsieder Niels Hansen i Carise, 1 Datter *Karen*, 6 Aar. Paa disses Vegne var mødt Jens Jørgen fra Gammelby Overdrevs Huus. Enken var tilstede Kirsten Nielsdatter tillige med Laugværge Anders Nielsen i Warpeløv, i hvis Overværelse vi da befandt:

I Stuen:		llg	M	Sk		llg	M	Sk
1 Føre Bord	2				1 Æge Opstander Sæng med Omhæng og Tæppe	3		
1 Gaase Bænk	1				1 ulden Vadmel's Overdyne	2	4	
1 Bængk		3			1 ulmerdugs Dito	4		
2 Fiellestoeler	2				1 linet Underdyne	3		
2 Dito	1		8		3 sribede Hovedpuder	2		
3 Skamler					1 Par blaalærreds Lagen	1	2	
2 Hyller	2				2 Træke Puder	1		
1 gl. Høsebænk	1				1 Føer Sengested med Omh.	4		
1 Løgte og en . . . Løte.			8		1 gulstribet Ulmerdugs Overdyne	4	3	
8 Stk. Tientalerner (?)	1	2			1 ulden Underdyne	3	2	
1 Speil			12		1 Linet Underdyne	3		
11 Sie Bøtter		5	8		1 gl. Vaar			
1 Stuer med Fotteral	6				2 Blaalærreds Lagen	1	2	
1 Jern Biglæger ovn	8				1 Hangklæde			1
1 grøn malet Skav	2				1 Leer Krus og 1 Fyerfad og 1 Kande			1
1 derudi naaget gl.								
1 Føre Kiste med Laas og Nøgel	2							
1 grønstribet . . . ?		2						
1 Brystdue	1							
1 brun Vadmel's Trøje	1	4						
1 blaa Dito	2							
1 gl. Dito		5						
1 Par Skind Buxer		4						
1 Par Hørlæres Dito		3						
3 Par Uldstrømber		2	8					
1 Par blaa Vander og en Hat		4						
6 Skiorter	4							
1 Par Støvler	2							
					I den anden Stue.			
					1 Føre Sæng med grøn Omhæng	4		
					1 blaastribet Ulmerdugs Overdyne	5		
					1 blaastribet Dito	6		
					1 brunstribet Linets Dito	3		
					2 strivede Vaar	3		
					4 gl. Hovedpuder	2		
					1 Par Blaagarns Lagen	1		
					1 Ægebord			

	Rg	M	Sk		Rg	M	Sk
1 Tabbelæt		1		8 Stander Fjerdinge		2	
4 Træstole	1	2		2 Førre Baller og 1 Bøtte .		1	8
1 Speil		1	8	2 Roke Haspe Garnv. Uldh.		2	2
1 Kover Tragt		1	8	1 Baandkniv		2	
1 Æge Drakiste	6			2 Hukøxer		2	
1 Skav	3			1 Hamer og 1 Saug		1	
				1 Hakke		1	8
I Kamret:				Kreaturer:			
2 Øltønder	3			4 Stk. Sviin		10	
2 Halv Dito	1			1 sortdraget Koe, 10 Aar .		16	
4 Anger (?) og en Øltragt		4		1 sort " 12 " .		12	
1 Kar med Jernbaand		3		1 rød " 5 " .		12	
2 Hylere med Fløde Bøtter		2		1 aars Kalv		4	
				10 Stk. Faarer med Grøde.		20	
I Kykkenet:				1 røddraget Koe, 10 Aar .		16	
2 Kiels Kroge og 4 Ildtang		2	8	1 blaket " 9 " .		10	
1 Kover Brækkekædel	5			1 Sort Tyver " 3 " .		8	
3 Mæsinge Kiædel	4			10 Høns og Hane		1	5
5 Jern Gryder	2	4		2 Halmkorve		2	8
1 Jernpande		3		2 Spander		2	
4 Kar	2			2 Ballier		2	
1 Øre Ballie		3		1 Bænge Stoel			8
3 Stander Tønder		3		8 Sække		4	
3 Baller		1	8	1 Stander Sæng		2	
1 Segl		2		1 graastribet Overdyne . . .		2	
1 Karhylde og 1 Sælde		1	8	2 Puder		1	
1 Haand Qværn	2			2 Dito		1	2
4 Saald		4		1 Par Blaagarns Lagen . . .		1	2
1 Bord og 1 Stoel		1	8	1 Skuffe			12
1 Spand med Jernbaand		1	8	3 Stander Fierdinge			12
1 Karhylde		1		2 Sviine True			12
1 Hake Bræt		1		1 Slibe Tøye		1	8
1 Kierne med Behør		2		3 Stier		2	
1 Mælk Hylde		3		1 Skuffe		1	
1 Fløde Bøtte			8	1 Skiare Kiiste		1	2
nogle Leerkar		1		2 Høtver		2	
1 Logt Trape		1		2 Naver		2	
				1 Buesag		1	8
Paa Loftet:				1 Hukøxe		1	
1 Deg Trug	2			1 Skovsauer 3 Væg		1	
3 Stander Tønder		1	8				
				Suma . . .	262	5	8

Paa Tilspørgende erklærede Enken med Laugvæрге Anders Nielsen i Warpe-
løv at de ikke vidste videre, som kunde beregnes Boet til Indtægt, uden Besæt-
ning og Inventarium som ved anordnet Syn vil blive at besteme og for Tiden
bestaar i følgende: 1 sort Hest 7 Aar 1 brun Hest 6 Aar 1 graa Hoppe 1 sort
sokket Hest 15 Aar 1 graa Ditto 1 skimlet Plag 3 Aar. 3 jernbeslagne Vogne
med Fieller 1 Plov med Behør 2 Jernharve 2 Skovslæder 1 Tromle 2 Par Høst-
hauger med Reeb. — Og blev saaledes Forretningen sluttet og Skiftet til videre
udsat.

Datum utsupra Wittusen

Formynder:

Jens Jørgensen I.I.S.

Til Vitterlighed:

Peder Larsen. Hans Knudsen.

Enken med Laugvæрге:

Kirsten K N D Nielsdatter

Anders A N S Nielsen

Skifteforretning efter Gaardmand Carl Nielsen i Alslev.

1808, 29. Juli blev det Skifte vidnerfast i Overværelse af Enken med Laugværge og paa Børnenes Vegne Jens Jørgensen paa Gammelbye Overdrev. Hvorved tillige var nærværende Grevskabets Birkedommer.

Boet Indtægt, vedkommende:

1. Den i Boet den 28. Maj d. Aar afholdte Registrerings og Vurderings Forretning, blev for de tilstedeværende igientaget hvormed de vare fornøjede og blev den Summa udført med.....	262 Rg. 5 M. 8 Sk.
2. Efter den hernæst fremlæggende Synsforretning hvad Besætning og Inventarium er ansat for	209 Rg.
Sæde og Fødekor samt 4 Lispund Kløverfrø	
Summa Indtægt...	471 Rg. 5 M. 8 Sk.

Boet Udgift:

1. Højgrevelige Herskabs Fordringer hvorom til Bevis Skifteforvalteren fremlagde den afdødes Reversal. Fæstebrev af 31. December 1787 og er i Overensstemmelse med Forordningen af 8. Juni 1787, den 17. Juni optagne Synsforretningen til dens Vedhæftighed paa Grund deraf fordrede Herskabets Besætning og Inventarium..	209 Rg.
Sæde og Fødekor 4 Lispund Kløverfrø, men da Enken vedbliver at svare til Fæstet, saa er den Forskiel i Bygning og Besætning som findes efter nu optagne og den 3. Novb. 1789 skedte Overleverings Forretning, hvor- efter Boet kunde blive at beregne den nu afhjulpne Bygning og Besætnings Fald af Arvingerne vedtaget, at siden Herskabet saaledes ikke afleveres Gaarden, at samme ikke skal beregnes Boet til Indtægt for at kome i Betragtning til Arv, eftersom disse mangler staae og som meldt ikke kan fordres førend sames endelige aflevering.	
2. Enken anmeldte, at den afdødes Begravelse havde kostet 30 Rg., men dertil fandtes efter hans Død det fornødne. Lige Summa havde hun Ret til at fordre til sin Begravelse	30 Rg.
3. Folkeløn anmeldte Enken at være skyldig:	
a) til hendes Søn Niels som ingen Pengeløn havde faaet i de 3 sidste Aar, da han dog havde forrettet Karls Arbejde og hvorfor ham tilstaaes aarlig 16 Rg. 4 Sk.	50 Rg.
b) Ditto Jørgen ligesaa som Dreng aarlig 6 Rg. 5 Sk.	20 Rg.
Videre Gield var Enken ikke bevidst, men om nogen opdagedes, lovede hun at betale samme, thi anføres	
Trspt....	309 Rg.

Trspt.... 309 Rg.

4. Dette Skiftes Bekostninger:

a) Stemplet Papir til Skiftebrevet ..	1 Rg.	0 M.	12 Sk.
b) Sall. 1 probenta af Boets	1	3	15
c) $\frac{1}{3}$ „ til Revisions Cassen	0	3	5
d) $12\frac{1}{2}$ probenta til Skifte og Skriver			
Sall.	0	3	9
e) Skiftebrevet at udstede paa 6 Ark	3	0	0
f) Vitterligheds og Vurderingsmænd	1	0	0
g) Sognefogden som Skifteforvalterens Tiener	1	0	0
Synsforretningens Bekostning betalt af Enken			

 8 Rg. 5 M. 9 Sk.

Summa Udgift... 317 Rg. 5 M. 9 Sk.

For det Højrevelige Herskabs Forordninger begierede Skifteforvalteren Birkedommerens Kiendelse vedlovlig Udlæg.

Vel forefindes der imellem den ved Reversal Fæstebrevet hæftede Synsforretning og den som efter Mandens Død optagne den Forskiel, at efter denne er Bygning og Besætning udi forsvarlig og complet Stand, men efter ham, at der haver været Fæld paa Gaarden i alt anslaaet til 74 Rg. og paa Bæster 12 Rg. Men da Enken vedbliver Fæstet for det første og Godtgjørelse herfor ikke kan finde Sted, føren ved Gaardens redelige Aflevering, saa kan blot Enkens og Arvingernes Ret i denne Henscende reserveres dem til sin Tid, da iøvrigt intet saa at sige er beregnet Boet til Last for Fæld og Besætning, eftersom det anførte er ens til Indtægt og Udgift, og Enken med Laugværge og Børnens Værgе erklærede sig tilfreds med den skeete Anførsel.

Saa kendes for Ret: Det Højrevelige Herskab bør være berettiget til af Stervboet eller Enken i dets Sted at fordrе Besætning Inventarium med Sæde og Fødekorн i Overensstemmelse med det fremlagde Reversal Fæstebrev paa den Maade som Forordningen af 8. Juni 1787 foreskriver.

A. G. Beck.

Derefter tog Skifteforvalteren Boet til Liquidation hvoraf erfares at der bliver til Arv og Deling imellem Enken og Børnene 153 Rg. 5 M. 15 Sk. hvoraf Enken tilfalder det Halve med 76 Rg. 5 Mk. $15\frac{1}{2}$ Sk. En lige Summa bliver altsaa at deele imellem de 2 Sønner og 2 Døtre hvoraf tilfalder

Sønnen Niels 19 Aar gl..... 26 Rg. 3 M. $15\frac{5}{6}$ Sk.

„ Jørgen 15 „ 25 „ 3 „ $15\frac{5}{6}$ „

Datteren Ane gift m. Inds. Niels Hansen, Carise 12 „ 4 „ $15\frac{11}{12}$ „

„ Karen 6 Aar..... 12 „ 5 „ $15\frac{11}{12}$ „

Som udgør de for dem til Arv faldne 76 Rg. 5 M. $15\frac{1}{2}$ Sk.

Hvad Sønnen Niels angaar da siden han er mindreaarig bliver hanem sin Lod at udbetale imod Afkald med Curator. Sønnen Jørgens Lod maa Enken

udbetale til Indsættelse i Overformynderiet til næste 11. December. Datteren Anes Lod betales hendes Mand mod Afkald, og den liden Datter Karens Lod anvendes under Værgens Opsyn til hendes Opdragelse. Dette alt lover Enken at udrede saavel som Folkelønnen og Skiftets Bekostninger imod at hun ekstraderes Boet, med Udlæg og Sikkerhed deri at saadant sker. Hun ønskede ellers at kunde forøge sine Børns Arvelod, men da der for nærværende Tiid ingen Midler findes dertil, vilde hun allene forbeholde sig saadant ved Flid og Vindskibelighed i sin Tid, og paa saadan Maade blev Skiftet efter Vedkommendes Forlangende sluttet, som bekræftes med Hænders Underskrift.

Enken med Laugværge:
Kirsten K N D Nielsdatter
Anders A N S Nielsen

Datum utsupra.
Schrøder
 Formynderen:
Jens I I S Jørgensen

Til Vitterlighed:
Peder Larsen. *Wittusen*

Carl Nielsen døde i 1808. Begravelsen fandt Sted den 31. Maj og allerede den 4. September blev hans Enke Kirsten Nielsdatter gift med Jakob Hansen, hvem han ellers var eller kommet fra, foreligger der ingen sikre Oplysninger om. Men jeg formoder, at han er kommen fra Hellested. Han overtog Gaarden i Fæste paa samme Betingelser, som Carl Nielsen havde haft den.

Jakob Hansen døde den 10.—9. 1831. Hans Hustru, Kirsten Nielsen, døde den 29. 8. 1831, begge af den slemme Sygdom, der hærgede særligt slemt i Østsjælland, — der døde det Efteraar 10 pCt. af Alslev Sogns Beboere. I dette Ægteskab var der ingen Børn, og man lægger mærke til den Ejendommelighed ved Gaarden, at der i anden Gangs Ægteskaber ikke fødes Børn: Carl Nielsens Enke gift anden Gang med Jakob Hansen 1808 til 1831. Ingen Børn. Peder Nielsens Enke gift 2den Gang med Niels Jensen 1865 til 1904, ingen Børn, og nuværende Ejer Peder Larsen gift 2den Gang 21. December 1921 har heller ingen Børn i 2det Ægteskab.

Om Jakob Hansen Virksomhed ved jeg ikke noget ud over, at han i en Del Aar var Sognefoged, men hans Manddomsgerning falder jo ogsaa paa en Tid, hvor Landet er hærget af Krig og Fattigdom, og hvor der tilsyneladende har været ligesom en Lamelse over hele Statsmaskineriet, der har f. Eks. ikke været foretaget Folketælling fra 1801 til 1834, ligesom andre skriftlige Optegnelser er meget sparsomme. Derimod er der en Skifteforretning foretaget 1832 efter Jakob Hansen og Hustru, der er meget ud-

førlig. Jeg skal ingen Bemærkninger gøre til dem, enhver kan jo udlede deraf, hvad der kan passe een. Men efter meget Arbejde og mange Beregninger bliver Resultatet et Minus paa 33 Rdl., som Svigersønnen Niels Hansen maa overtage tillige med Gaarden.

Udskrift

af Skifteprotokol for Grevskabet Bregtveds Bøndergods i Præstø Amt 1829—1840, autoriseret 15. April 1829, Side 455 ff.

Registrerings- og Vurderingsforretning efter Sognefoged og Gaardmand Jakob Hansen og Hustru Kirstine Nielsdatter af Alsløw.

Aar 1831 den 13. September mødte paa høie Herskabets Vegne Forvalter Bertelsen ved Fogh fra Statafgaard ifølge dertil meddeelt Constitution af Grevskabets høie Besidder af 31. Decb. f. A., i Stervboet efter ovennævnte Afdøde, for, i Overværelse af 2de tiltagne Vitterlighedsvidner og Vurderingsmænd Gaardmændene Lars Christensen og Andreas Rasmussen begge af Alsløw, at foretage en lovlig Registrerings- og Vurderingsforretning til Efterretning ved paafølgende Skifte og Deling imellem Arvingerne, der vare:

1. Paa Mandens Side:

1. en Broder Christen Hansen (myndig) paa Gammelgaard i Lolland.
2. en Søster Ane Margrete Hansdatter i Helsted, Enke efter Husmand Peder Olsen.

2. Paa Konens Side:

3. en Datter Ane Carlsdatter gift med Sognefoged Niels Hansen i Carise.
4. en do. Karen Carlsdatter Enke efter Gaardmand Hans Andersen i Alsløw.
5. en Søn Niels Carlsen (myndig) Indsieder i Jørsløw.
6. en Søn Jørgen Carlsen (myndig) Gaardmand i Wibede.

Ved Forretningen var nærværende samtlige Arvinger paa Christen Hansen nær, for hvem mødte som Tilsynsværge Sognefoged Niels Hansen i Carise, der tillige var Laugværge for de 2de Enker.

Følgende paaviste Ting bleve registrede og vurderede saaledes:

	Rbd	M	Sk		Rbd	M	Sk
I Huggehuset:							
1 Huggeblok og Skjærelad		1	8	1 Hegle, 1 Østesæk		4	
1 Buesaug, 1 Skovsaug		4	8	6 Kornsække	1	3	
2 smaa Øxer, 1 Jernstang	1	2		1 Deigtrug		5	
1 Naver, 1 Huggejern		1	8	I Ølkammeret:			
1 Sadel, 4 Leer	1	4		1 Saltolle	1		
2 Grebe, 2 Skovle		2		3 Egekar	4		
1 Hakke, 1 Spade		2		2 mindre Kar	1		
I Karlekammeret:				2 Fjerdinger, 1 Smørbøtte		1	8
1 Standerseng, 1 Stoel		1	8	3 Madkurve, 1 Kornskjæppe		5	
1 graastribet Uld-Overdyne	1			1 Ølfjerding		3	
2 forskellige Hovedpuder	1			1 Spækbræt, 1 Valkebræt		1	
1 blaastribet Underdyne		3		1 Æbleskivepande, 1 Kar-			
1 Par Lagener		4		ramme	1		
I Gaarden:				I Pigekammeret:			
1 Slibesteen med Trug	1			1 Standerseng	1		
2 Stiger, 2 Tjæretønder	1	2		1 rødtribet Uld-Overdyne	4		
1 Kornharpe	2			1 Par Blaalærreds Lagener		5	
1 Skjærekiste med Kniv		4		2 Hovedpuder	1	3	
2 Høetyve		2		1 rødtribet Uld-Underdyne	4		
I Kjøkkenet:				1 hvid Hampedyne	1	3	
1 Ildtang, 1 Kjedelkrog	1	8		1 graastribet do.	1	3	
1 Bryggerkjedel	4			I Spisekammeret:			
1 lille Kobberkjedel	1	3		1 Mælkeramme		3	
1 Messingkjedel	1	3		1 Bord, 1 Jernpande		5	8
2 Mælkespande med Jern-				1 Kar, 1 Finlapperbøtte	2		
baand	1			Kreaturer:			
2 Vandspande		4		1 rød Koe 13 Aar	12		
5 smaa Jerngryder	4			1 do. 4	12		
1 Haandqværn		5		1 sortdraget Koe 7 Aar	10		
1 Sælle, 1 Segle, 2 Solde	3	8		1 blakket do. 4	10		
1 Kobbersie	3			1 blaa do. 4	10		
1 Karbænk, 1 Vadsk	3			1 rød Tyr 2 Aar	4		
2 Standertønder og 2 Halv-				1 hvid Tyrekalv	2		
tønder	3			1 røddraget Qviekalv	1	3	
1 Kobberpotte	1			9 Stk. Faar	18		
1 Hakkebræt, 1 Kaalkniv	4			3 Lam	4	3	
21 Stk. Siebøtter	1	4	8	1 Soe	4		
3 Trællflasker		4		2 Grise	4		
1 Karramme med Leerkar i		3		10 Høns og 1 Hane		5	8
2 Stripper, 1 Loftstrappe		2	8	I Stuen:			
Paa Loftet:				1 Askebord	1	3	
8 Stk. Standerfjerdinger		4		1 Gaasebænk		4	
4 Stk. Stander 1/2 Tønder		2		1 rødmalet Fyrrebænk		2	
1 Malttønde, 1 Kar	1	1		1 blaamalot Hængeskab		5	
2 Uldsække, 1 Hæspe, 1				5 rødmaledede Træstole		5	
Garnvinde	1	8		1 Stoel, 1 gl. Bænk		3	
1 Rundkjerne		3		1 Egekiste	1		
2 Hørbrager, 2 Skjettetræer		1					

	Rthd	M	Sk		Rthd	M	Sk
4 Hyldebrætter		2		1 rødtribet Uld-Hovedpude	4		
1 Lygte, 1 Kniv		3		1 graa-tribet do.	1		8
1 Træflaske, 1 Ølkande		2		1 hvid Hampe-Underdyne	2		
2 Træ- og 1 Jernlysestage			4	1 blaastribet Vaar		4	
1 ovalt Spejl		3		1 Sengested med Omhæng	2		
12 Stk. Tintalerkener	4			1 blaåtærnet linned Overdyne	4		
1 8tedags Stueur	8			1 Par Lagen		5	
1 Bilæggerovn	5			1 blaåtærnet Hovedpude		2	
1 Fyrrekiste	1	3		2 forskellige do.		4	
1 graa Vadmel's Rejsekjole	1	3		1 graa-tribet Underdyne	1		
5 Skjorter		3		1 Hampevaar		2	
1 Hat		3		1 Haandklæde		1	
1 blaa Vadmel's Pelstrøie	2			I øverste Stuen:			
1 blaa Vadmel's Vest		4		1 brunmalet Dragkiste	2		
1 sribet Hvergarms do.		3		1 Klædekurv med Klude		2	
1 do. do. do.		3		1 blaatrykket og 1 hvidt Forklæde		3	
1 brun Vadmel's Langtrøie	2			2 Haandklæder		2	
1 blaa do. do.		5		1 Soelklæde, 1 Haandklæde, 1 Liinhue			8
1 ulden Nattrøie	1			1 rød- og grøn-tribet Boel	1		
1 sribet Hvergarms-Trøie		5		2 forskellige do.	2		8
1 Par Skindbuxer	1			1 Arm af en Lysekrone			8
1 Par blaa Vadmel'sbuxer		1		1 Egekiste	3		
1 Par Lærredsbuxer		1	8	1 Par Lagener	1	1	
3 Par Strømper		1	8	3½ Par do.	2	3	
1 rødpletet Tørklæde		1		1 Dug	1	1	
4 Stk. blaåtærnet Omhængs-tøi	2			1 grøntmalet Madskab		4	
1 Pudehynde			8	1 Træspiel			8
1 blaamalet Fyrrekiste	1	2		1 Gevæhr uden Laas		2	
4 forskellige Huer		2		1 sobald (?), 1 Stoel, 1 Bord	1		
1 blaa- og rødtribet Tørkl.		2		1 blaamalet Skab med Glasdør	1	5	
1 plettet do.		2		1 Stk. Fajance-Talerkener			
6 Stk. Liin		2		1 Malm-Strygejern		5	
2 forskellige Tørklæder		2		1 Speil		1	8
2 Par Handsker		2		1 Rok, 1 Haspe, 1 Garnvinde		4	
5 Par Halværmer		1	4			2	
2 Par Vanter, 3 Liin		3	4	1 lille Anker			
2 Klædekurve	1		8	1 Egeskrin		1	
5 Stk. Blaa-lærreds Særker	2	3		1 Klukflaske, 4PægelFlasker		2	
2 blaastribede Forklæder		3		1 Øllad, 1 Ølglas		1	8
1 rød Bais Klokke		3		3 forskellige Øltønder	3	3	
1 rødtribet Boel		1	4	1 Fjerding, 1 Øltragte		3	
1 rød- og grøn-tribet Trøie		4		1 Øllad, 1 Ølanker		3	
1 grøn Vadmel's Klokke		5		1 Steendunk, 3Hyldebrætter		1	12
1 sort Kjole		5		1 Sildefjerding			8
1 hvidt og 1 rødt Tørklæde		2					
1 Par Støvler		1	8				
1 Sengested med Omhæng	2						
1 blaastribet Uld-Overdyne	4						
1 Par Lagener		5					
				Tilsammen...			
				250	3	4	

der næst paaføres denne Forretning den ved Gaarden værende Besætning og Inventarium nemlig:

1 graae Hoppe	10 Aar	
1 sort do.	7 "	
1 graae do.	14 "	med Føl
1 bruun do.	10 "	med Føl
3 jernbeslagne Vogne		
1 Ploug		
2 Harver		
1 Tromle, 2 Par Høsthager (?)		
2 Skovslæder		
1 Reiseseletøi		

Ingen af de Tilstedeværende vidste mere at opgive Boet til Indtægt at beregne. De tilstedeværende Anvinger anmodede dernæst Skifteretten om at foranstalte det Registrerede bortsolgt ved Auction og incassere Beløbet, som den lovede, hvornæst Forretningen blev sluttet og underskrevet.

Datum ut supra.

Ane Magrete A M H D Hansdatter.

Karen K C D Carlsdatter.

Niels Hansen.

For Skifteretten:

Høgh.

Niels N C S Carlsen.

Jørgen T C S Carlsen.

m. p. P.

Denne Forretning have vi foretaget efter Samvittighed og bedste Skjønnende.

Andreas A R S Rasmussen,

m. f. P.

Lars L C S Christensen,

m. f. P.

Udskrift

*af Skrifteprotokol for Grevskabet Bregentveds Bøndergods
i Præstø Amt 1829—1840, autoriseret den 15. April 1829,
Side 775 ff.*

Registr.: Pag. 455.

Skifte-Forretning

*efter Gaardmand og Sognefoged Jacob Hansen i Alsløv
samt Hustru Kirsten Nielsdatter.*

Aar 1832 den 14. August blev dette Skifte efter foregaaende Bekendtgjørelse til alle Vedkommende vidnefast foretaget til endelig Afslutning paa Bregentved Grevskabs Skrivestue af under tegnede Forvalter Bertelsen. — Af Arvingerne mødte Enken *Ane Magrethe Hansdatter* af Hellested, Sognefoged *Niels Hansen* nu i Alsløv, Enken *Karen Carlsdatters* nu havende Mand, Gaardfæster *Andreas Christophersen*, sammesteds, samt Sønnerne *Niels Carl-*

sen, nu i Gammelbye, og *Jørgen Carlsen* af Wibede, hvorimod for den fraværende Broder *Christen Hansen* blev antaget som Tilsynsværge N. A. Bagger fra Bakkebølle. Og i samtlige disses Overværelse blev Skiftet derefter fremmet saaledes:

Indtægten vedkommende:

1. Ifølge den ved Registreringsforretningen d. 13. Septbr. 1831 tagne Beslutning har Skifteforvalteren foranstaltet samtlige Boets Ejendele bortsolgte ved offentlig Auction d. 26. Oktober næstefter, hvorved samme udbragtes til 351 Rbd. 46 Sk.
2. Ved den over Gaarden foretagne og herefter under Udgivten fremlæggende Synsforretning er Besætning og Inventarium, innatura, som derved forefandtes, anslaaet til Værdi Sedler 165 Rbd.

Ligeledes det in natura værende Sæde- og Fødekorn, nemlig 5 Td. Hvede à 8 Rbd., 4 Tdr. Rug à 6 Rbd., 11 Td. Byg à 4 Rbd., 5 Td. Ærter à 6 Rbd., 10 Td. Havre à 2 Rbd., 4 Lispund Kløverfrø à 2 Rbd., hvis Taxationssumma, i Medhold af det Kongel. danske Cancelliers Skrivelse, der findes i Coll. Tidende Nr. 43 — 1830, beregnes til Indtægt for Boets Masse med.. 166 Rbd.

Da ingen af de Tilstedeværende, paa Opfordring, vidste at anmeldte Mere, som kunde være at beregne Boet tilgode og da de desuden erkjendte Rigtigheden af det anførte Auctionsbeløb, saa bliver Boets hele Indtægssumma Sedler og Tegn = 517 Rbd. 46 Sk.

Udgivten vedkommende:

1. Begravelses-Omkostninger: Hvad Mandens Begravelse angaar, da anmeldte Sognefoged Niels Hansen at have besørget denne og derhos udgivet efter indleveret Optegnelse af 16. Septbr. 1831 med 2 Bilage, hvis Beløb han ventede sig godtgjort med..... 22 Rbd. 26 Sk.
Og for leverede Gryn og Fisk til Konens Begravelse fordrer Kjøbmand Petersen i Kjøge, efter Regning af 26. Sept. 1831 3 Rbd. 72 Sk. 26 Rbd. 2 Sk.
2. Det høygrevelige Herskabs Fordringer paa Boet: Til Hjemmel for samme blev fremlagt afdøde Jacob Hansens Reversalfæstebrev af 6. Oktober 1808, samt en over Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium m. v., i Overensstemmelse med Forordning af 8. Junii 1787 under 17. Juli i dette Aar foretaget Syns- og Taxationsforretning — Fæstebrevet til Indlemmelse og Synsforretningen til Vedhæftelse — hvorefter, samt efter de foreviste Skattebøger, fordres:
 - a) Resterende Kongelige Skatter og Afgifter for sidste 1/2 Aar 1830 og første 1/2 Aar 1831..... 51 Rbd. 85 Sk.
 - b) do. Herskabelige Afgifter for samme Tid .. 34 Rbd. 59 Sk.

Latr.... 86 Rbd. 48 Sk. 26 Rbd. 2 Sk.

Trsp: . . . 86 Rbd. 48 Sk. 26 Rbd. 2 Sk.

c) desuden er ved Synsforretningen udsat Mangel
 paa Besætningen af 2 Heste, taxeret til 70 Rbd.
 ialt 156 Rbd. 48 Sk.

d) den ved Stedet forefundne Besætning og Inventarium in
 natura, anslaaet til Værdie, som under Indtægten anført
 = 165 Rbd. Sedler

e) samt det ligeledes ved Gaarden værende Sæde- og Føde-
 korn in natura, hvis under Indtægten og i Synsforretningen
 anførte Taxasitonssumma igjen beregnes til Udgiwt med . . 166 Rbd.

3. Skifteforvalteren fremlagde det af ham under 28. Novbr. 1831
 lovligen udstedte Proclama til Boets Creditorer om at anmelde
 og bevise deres Fordringer inden 12 Uger fra den sidste Be-
 kjendtgjørelses Dato, hvilket Proklama er læst ved Bregentved
 Birkeret og den Kongelige Landsoverret i Kjøbenhavn, samt
 besørget kundgjort 3 Gange efter hinanden i den danske Stats-
 tidende og Kjøbenhavns Adresseavis, sidste Gang den 16. Jan-
 uar 1832 og det givne Varsel saaledes udløbes den 9. April
 næstefter. — De vedkommende Aviser, hvori Proclama er ind-
 trykket, bleve fremlagte og Proclamaet selv samt Indkaldelsen
 ere saalydende:

Ifølge deraf er bleven fordret:

- a) af Hans Excellence Hr. Geheimstats- og Finantsminister
 Greve af Moltke til Bregentved, som den Afdøde i Efter-
 aaret 1829 erholdt til Laans af ham i contante Penge
 100 Rbd. 00 Sk.
- b) af Kjøbmand Grønvold i Præstøe for leverede
 Varer til den Afdøde, efter Regning 18. Ok-
 tober 1831*) 31 „ 32 „
- c) af Hørkræmmer Andersen i Kjøbenhavn for
 en Fjerding Høstsild, efter af 13. Februar
 1832**) 4 „ 00 „
- d) af Gjæstgiver Grum i Faxøe for leveret Sild
 og Fisk til den Afdøde, efter Regning af
 1. Januar 1832 4 „ 55 „
- e) af Gjæstgiver Braasch paa Vemmetofte for
 leverede 13 Potter Brændevin à 28 Sk.
 Potten, ialt 3 „ 76 „
- f) af Møller Waber i Spjellrup Mølle for en
 Line Reeb, leveret til den Afdøde i Som-
 meren 1831 1 „ 00 „
- g) af Møller Fjeldsteds Enke paa Juellinge

Latr. . . . Rbd. Sk. Rbd. Sk.

*) Udbetalt imod Qvittering paa Regningen af $\frac{13}{12}$ 32.

**) Udbetalt imod Qvittering af $\frac{5}{10}$ 32 paa Regningen.

Trspt. . . . 144 Rbd. 67 Sk. 348 Rbd. 50 Sk.

Mølle, som hendes afdøde Mand i Februar 1830 har laant nu afdøde Jacob Hansen . .	11	„	00	„	
h) af Gaardmand Andreas Rasmussen i Alslev, som denne contant har laant den Afdøde deels til Skatter og deels til Folkeløn . . .	18	„	00	„	
i) af Sognefoged Niels Hansen, som han har betalt i Qvægtiende og Smaaredsel for 1831 til Sognepræsten i Carise	2	„	67	„	
					176 „ 38 „

Samtlige disse Fordringer, saavel som de under 1ste og 2den Post, bleve gennemgaaede med Vedkommende og ingen af dem fandt Noget imod sammes Rigtighed at erindre. — Sønnen Jørgen Carlsen havde meldt at have for omtrent 9 Aar siden laant den Afdøde 100 Rbd. Sedler, men da dette hans foregivende er aldeles blottet for Beviis, og de øvrige Vedkommende heller ikke vidste, hvorvidt saadant var rigtigt eller ei, hvorimod Jørgen Carlsen selv maatte tilstaae at have i de sidste Aar modtaget flere Ting af den Afdøde, der endog var mere værd end 100 Rbd., uden at han derfor har givet noget Vederlag, saa fandt Skifteretten ikke at kunne reflectere paa Jørgen Carlsens Anmeldelse om de 100 Rbd.s Udredelse af Boet.

i. Anføres dette Skiftes Bekostning, som beregnes af Boets fulde Indtægtssumma 517 Rbd. 46 Sk. Sedler og Tegn, eller 501 Rbd. 76 $\frac{1}{2}$ Sk. Sølv, saaledes:

a) Skiftesallair 1 proC. af fulde 550 Rbd. Sølv	5 Rbd.	48	Sk.
b) $\frac{1}{3}$ proC. Afgift til Revisionscontoiret . . .	1	„	80
c) Skifteskriveren, da Skiftetbrev ikke udstedes	1	„	80
d) 20 proC. Afgift:			
til Kongens Kasse.	35 $\frac{1}{5}$	Sk.	
til Justitsfondet . . . 1 Rbd. 64			
	2	„	3 $\frac{1}{5}$
e) for at udstæde Proclama	1	„	00
f) Vitterligheds- og Vurderingsmænd	4	„	12

Er Sølv = 16 Rbd. 31 $\frac{1}{5}$ Sk.

eller Sedler og Tegn efter Qvartalskursen 16 „ 80 „

Hertil kommer, som af Skiftesforvalteren er udlagt i Anledning af det til Creditorerne udstædte Proclama, nemlig for: stemplet Papiir til Proklamaet 0 Rbd. 44 Sk.
for sammes Levering ved Over- og Underretten 2 „ 86 „
Indrykkelsen i Statstidenden og Adresscavisen . . 3 „ 42 „
Samt Porto og Commissionsgebyr 2 „ 4 „

Tilsammen S: og T: _____ 8 „ 80 „

Summa Boets Udgift: S: og T: = 550 Rbd. 56 Sk.

For det bøygrevelige Herskabs Fordringer paa Boet maatte Skifteforvalteren, i Overensstemmelse med Forordningen af 8. Junli 1787, begjære den ordinære Dommers Hr. Cancellieraad Birkedommer Nohrs Kjendelse her i Protocollen meddelt, til vedbørlig Udlæg.

Ifølge denne Begjæring og i Overensstemmelse med den nævnte Forordning tiltraadte Birkedommeren Skifteretten, gjorde alle tilstedeværende Vedkommende nøie bekendt med de Herskabelige Fordringer paa dette Boe og æskede deres Erklæring derover. — De erklærede da, at de Intet kunne fremføre eller have imod Rigtigheden, som var dem vel bekendt; — hvorefter strax afsagdes følgende

Kjendelse.

Herskabet fordrer i nærværende Boe Kongelige Skatter og herskabelig Afgift = 86 Rbd. 48 Sk., samt Besætnings-Mangel 70 Rbd. Sedler og Tegn, imod hvilken Fordring ingen af de Vedkommende have haft Noget at erindre, og da Rigtigheden desuden er indlysende af de under Skiftet producerede Documenter og Skattebøger samt efter den endvidere foreviste Hovedcasseprotokol, saa vil Grevskabets høie Besidder være at kjende berettiget til præferabelt Udlæg i Boet for den fordrede Summa, tilsammen 156 Rbd. 48 Sk. S. og T., overensstemmende med Lovens 5—14—37 og Placaten af 23de Juli 1819.

Thi eragtes:

Grevskabet Bregentveds høie Besidder bør nyde Udlæg i Stervboet efter afdøde Sognefoged og Gaardmand Jacob Hansen samt Hustru af Alsløv, for den Summa 156 Rbd. 48 Sk. Sedler og Tegn, overensstemmende med 5—14—37 og Placaten af 23de Juli 1819.

Nohr.

Derefter foretog Skifteforvalteren Ballance af Boets Indtægt og Udgift saaledes:

Indtægten er kun	517 Rbd. 46 Sk.
men Udgiften derimod	550 56 .

saa at Udgiften overstiger Indtægten med 33 Rbd. 10 Sk. S: og T: —

Svigersønnen Sognefoged Niels Hansen, som har faaet de Afdødes Gaard i Fæste, havde imidlertid erklæret at ville i sine Fordringer lade sig afdrage Saameget, at enhver Anden, som har Noget tilgode hos hans Svigerforældre, kunde erholde skadesløs Betaling. — Og følgelig bliver samtlige paa Boet hvilende Fordringer at udbetale med det Fulde til enhver især; men til Niels Hansen, som foruden Begravelses-Omkostninger efter 1ste Post 22 Rbd. 26 Sk. samt hans Fordring efter 3die Post i: udlagte Tiendpenge 2 67 . endvidere er bevilget at maa udbetales den Herskabet tilkjendte Erstatning for manglende Besætning imod at han fremskaffer samme, nemlig

70 00 .

Og saaledes ialt skulde have... 94 Rbd. 93 Sk. S: og T: bliver alene at udbetale 61 Rbd. 83 Sk., hvorimod de øvrige 33 Rbd. 10 Sk., som meddelt, deconrteres ham, for at de Andre kunne faae fuld Udbetaling af deres

Tilgodehavende. — Niels Hansen blev saaledes strax godtgiort, ved Liquidation i skyldige Auctionspenge og Skatter, disse 61 Rbd. 83 Sk.; desuden blev udbetalt til Niels Hansen for at besørge Vedkommende betalt og derfor skaffe Qvitteringer, nemlig til Kjøbmand Petersen i Kjøge 3 Rbd. 72 Sk., Gjæstgiver Grum i Faxøe 4 Rbd. 55 Sk., Braasch paa Vemmetofte 3 Rbd. 76 Sk., Møller Waber 1 Rbd., Møller Fjeldsteds Enke 11 Rbd. og til Anders Rasmussen i Alslev 18 Rbd., tilsammen 42 Rbd. 11 Sk. S: og T:, hvorfor han lovede Vedkommendes Qvitteringer tilstillet med Første. — Hvad angaar Hans Excellence Greve Moltkes Fordring af 100 Rbd. Sedler, da havde Niels Hansen Haab om, at denne Sum maatte betros ham tillaans, imod at han udstæder Obligation derfor, og hvilket Beløb da efter nærmere naadigst Resolution udbetales Niels Hansen eller godtgjøres ham i skyldige Auctionspenge.

De til Kjøbmand Grønvold i Præstøe og Hørkræmmer Andersen i Kjøbenhavn udlagte Fordringer blive disse at tilstille imod nærmere Qvittering. — Og endelig bliver Herskabets Tilgodehavende af Skatter og Afgifter — 87 Rbd. 48 Sk. — samt Skifte-Omkostningerne og Skifteforvalterens Udlæg 25 Rbd. 64 Sk., at beregne paa vedkommende Steder.

Da Ingen af de Tilstedeværende havde videre at andrage dette Skifte be-
træffende, og iøvrigt ingen meldte sig med noget at erindre, saa blev Boets Be-
handling sluttet og det Passerede bekræftet med Underskrifter.

Datum ut supra.

Ane Margrethe A M H D Hansdatter. Bagger. Bertelsen.

Niels Hansen. Andreas Christophersen.

Niels N C S Carlsen. Jørgen T C S Carlsen.

Til Vitterlighed:

Fogh. Permin.

Min Fader, *Peder Nielsen*, kan jeg ikke mindes, da jeg kun var 10 Maaneder gl., da han døde. Derimod kan jeg huske nogle Træk om min Farmoder, hun døde da jeg var knap 5 Aar gl. Jeg kan mindes, at hun kunde liste omkring i sin Stue ved Hjælp af to Kæppe, men dog mest som hun sad i sin Lænestol, og holdt paa sine to Kæppe, og var til megen Hjælp og Trøst for os Børn, jeg har saaledes ofte kravlet paa alle fire ind til hende, for at hun skulde stikke en Kæp hen til mig og hjælpe mig paa Benene. Jeg kan ogsaa huske fra den Gang om en enkelt Helligforsamling. Der sad en gammel graaskægget Mand paa Bordendsbænken og talte og Farmoder var med sin Stol kommen ind i Dagligstuen, hele Belysningen bestod af to Tællelys, der stod paa Bordet, og der var en Røgtaage saa vi knap kunde se hverandre, formodentlig var det Tobaksrøg. Jeg husker ogsaa at Far-



Niels Hansens Stuehus i Karise opført 1804—05.

moder døde, og at den sorte Kiste stod oppe i Øverstestuen og at Kisten blev taget ud gennem Vinduet.

Ellers husker jeg ikke noget om hende ud over enkelte Ting, jeg har hørt i min Barndom.

Hun hørte til de Hellige og var meget religiøs af Sind, noget der, saavidt jeg kan skønne, har fulgt Slægten langt tilbage. Der blev ogsaa sagt, at hun var en streng Kvinde, hvad der vel nok skal forstaas saadan, at hun ikke var god at være sammen med, hvis man ikke vilde bøje sig for hendes Vilje og Bestemmelser.

Det er jo heller ikke underligt, om der har udviklet sig en stærk og streng Vilje i hende, da hun sikkert har levet under strenge Kaar. Kun 19 Aar gl. blev hun i 1805 gift for at skulle hjælpe sin Mand og svage Svigerforældre med Opførelse og Indretning af den ny Gaard, og dernæst være ene om Gaardens Drift og Besværligheder i 3 Aar, medens Manden deltog i Krigen fra 1807 til 1810, og naar saa dertil kommer, at hun i en Periode paa 28 Aar fødte og opdrog en Børneflokk paa 13, og at det alt var paa en Tid, hvor Landboerne levede under saa fattige og strenge Kaar som maaske aldrig før, og for saa til Slut at leve i 26 Aar i Enkestand, kan man nok forstaa, at hun har haft Brug for en stærk Vilje og mange Kræfter.

Om min Farfader *Niels Hansen* har jeg aldrig vidst andet, end at han døde pludselig en Dag, da de var i Enghaven for at rive Hø! men takket være Marie Nielsen, Lystrup, nu Distriktsjordemoder i Vesteregesborg, der har opbevaret og velvilligt overladt mig til Brug følgende Personalialia, der er forfattet af Christensen (sandsynligvis gl. Lærer Christensen i Alslev), har vi nu et udmærket Billede af Niels Hansens Liv fra Vugge til Grav.

PERSONALIA

Over afgangene Gaardmand og Sognefoged af Alslev Niels Hansen som døde den 25. Juli og begravnes her paa Alslev Kirkegaard (idag) den 31. Juli 1840.

Om Døden kommer pludselig
 Kan Ingen forud vide,
 Men det er end saa sikkerligt
 Bereder os itide. —
 Betænker dette en og hver
 Og Bod og Bedring gjøres,
 At Sjælen ei skal komme der,

Hvor ingen Glæde haves.
 Men naar vi daglig er bered,
 Da kommer Døden, naar Gud vil,
 Og fører os fra Verden ud
 Til evig Salighed hos Gud.

Saaledes ønske vist alle, at denne vores saa pludselige af Døden bortkaldte Medbroder, Sognefoged Niels Hansen, var bered at forlade denne Verden, hvis afsjælede Legeme, vi nu har geleidet, og overgivet til Gravens Hvilested.

Hvad nu hans Fødsel og første Vandel er betræffende; da saa han først denne Verdens Lys i Aaret 1779. Faderen var den i Live, velagtede Gaardmand i Carise, Hans Nielsen, og Moderen den huuslige og fornuftige Moder Ane Kirstine Rasmusdatter. Efter at disse Forældre var begavet med denne Søn, opofrede de ham den store Giver i den hellige Daab, og ved tiltagende Alder lodde ham oplære og undervise i fornøden Religionskundskaber, saa at han, efter sin Stilling, var en vel oplyst Mand. Hvad ellers hans Barndoms Tid anbetræffende; da forblev han stadig hos sine Forældre og gik dem tilhaande i deres forskellige Arbejder, og tidlig lærte at behandle og dyrke Jorden og mere, hvad der hører til en god og fornuftig Avlsdrift, hvilket og siden viste sig, da han selv skulde drive og dyrke Jorden; thi her maa vi sande det gamle Ordsprog: Hvad man i Ungdommen lærer, man i Manddommen ei forglemmer.

I Aaret 1794 blev han af sine Forældre holdt til Konfirmation, og af daværende Sognepræst i Carise, Velærværdige Hr. Pastor Zoffman, konfirmeret; sin Daabspagt. Denne hans Lærer gav ham et fordelagtigt Vidnesbyrd om Kundskab og Flid. — Endnu nogen Tid forblev han hos sine Forældre og deltog i deres ofte tunge Arbejde; men i Aaret 1796 tog han med sin Faders og Moders Samtykke Tjeneste hos sin Farbroder, Gaardmand Jørgen Nielsen i Gammelby, hvor han tjente i 2 Aar. Aarsagen, hvorfor han ikke forblev længere i denne Tjeneste, var, at Faderen ikke længere kunde undvære ham. Fra denne Tids Forløb forblev han hos sine Forældre, og da Faderen var vel til Alders begyndte vores hensovede at bestyre Gaarden for ham og beskæftigede sig med alt, hvad der henhører til en Bondes Drift.

Men i Aaret 1800 blev han ved Landmelitse-Sessionen udskrevet til Soldat, og derefter indkaldt til den staaende Hær, hvor han som det sømmer en ærekær Soldat stadig opførte sig vel. Efter at de første Tjenestear var forløbne blev han hjempermitteret, og begyndte nu atter som forhen sin vante Gjerning at bestyre Gaardens Drift. Kort efter denne sin Hjemkomst fra København opkom den ulykkelige Ildebrand i Carise Bye, nemlig i Sommeren 1804 for 36 Aar siden, hvorved flere Gaarde afbrændte, hvoriblandt ogsaa hans Forældres Gaard befandtes, som blev forvandlet til Aske. Dog hvor sørgeligt dette var, var det dog ikke det smerteligste for ham; men at see at en Søster maatte forføres af de rædsomme Ilds-Luer, uagtet han yovede sit eget Liv for at redde hende, det var for ham det sørgeligste. Denne ulykkelige Ildsvaade foraarsagede nu ogsaa for vores hensovede, mere end dobbelt Arbejde og Besværlighed, med at opbygge Gaarden af nyt og paa et andet Sted. Jorden anderledes inddelt ved Udskiftning end forhen; dog ved Flid, Tænksomhed og Orden, overvandt

alle Besværligheder, saa at alt, saavel Bygninger som Jordloden og dens Hegnsstrækninger, Tid efter anden fik et fordelagtigt Udseende. Da denne vores hensøvedes Forældre blev gamle og skrøbelige, ønskede de, at denne deres Søn vilde indgaa et Ægteskab for ved hans Kone at faa den Hjælp og Understøttelse, som Alderdommen saa høielig trænger til. For at efterkomme sine Forældres Ønske, begyndte han ogsaa at eftertænke dette mægtige Skridt i Menneskets Liv. Og i Aaret 1805 udsaa Forsynet for ham en Ægtefælle, som han forefandt i velagtede Pige, Ane Carlsdatter, en Datter af daværende Gaardmand og Sognefoged i Alsløv, Carl Nielsen, og samme Aar, nemlig 1805, indgik den hellige Ægteforening og blev af Pastor Zoffman ægteviet i Alslev Kirke. Med denne sin Livsledsagerinde levede han et kjærligt Ægteskab i 35 Aar; i hvilket Tidsrum Gud velsignede dem med 13 Børn, 7 Sønner og 6 Døtre, af hvilke nu lever 5 Sønner og 4 Døtre, de øvrige 4 Børn er i deres mindre Aaringer, bortkaldt fra denne Verden. Denne vores hensøvede Medbroder levede nu hos Forældre og Hustru et fornøjeligt Liv i 2 Aar, da den første Tjenestetid var til Ende, og en Mønstringsmaaned om Aaret var intet at tale om; men i Aaret 1807, det ulykkelige Aar for Danmark, indkaldtes pludseligt alt Krigsfolket. Ufortøvet maatte han tage Afsked fra gamle skrøbelige Forældre og en sørgende Hustru, uden at kunde ahne nogensinde at se enten dem eller de elskede Smaa mere i denne Verden. Dog Guds Forsyn vaagede over ham, endog midt under Krigens grumme Rædsler, og førte ham velbeholden paa Liv og Sundhed hjem igjen til sin elskede Hustru og kære Smaa.

I Aaret 1808 fik han sin Afsked fra den staaende Hær, men maatte desuagtet blive i Krigstjenesten, da han blev ansat ved Batallionen og maatte drage til fremmede Egne og stadig for at værne om Landet. Indtil Aaret 1810 maatte han saaledes drage omkring som værnepligtig, men da hans Fader døde dette Aar, fik han Gaarden ifæste og dermed endte sig for ham Krigstjenesten.

Efter at han nu saaledes havde naaet den Tid, da han i Ro og Fred kunde dyrke sin Jord, gjorde han sig al mulig umage for at drive den paa fornøftigste og fordelagtigste Maade, for at han kunde komme vel igennem med sine Udgifter, hvilket ogsaa lykkedes ved Guds Velsignelse, saa at han stedse kunde give hver, hvad dem tilkom. Som en Mand, der forstod noget mere end netop at dyrke Jorden, blev han i Aaret 1816 beskikket til Lægdsmand og 1817 blev han af høie Vedkommende beskikket til Hjælpesognefoged for Carise Sogn, disse Forretninger udførte han stadig med nøiagtig Bestemthed, saa at Vedkommende foresatte fandt sig vel tilfreds dermed, som og kan sluttet deraf: at han i Aaret 1825 blev anset for at være mest duelig til at beskikkes til Sognefoged for hele Sognet.

I Aaret 1831, da den saa udbredte Sygdom bortrev saa mange Mennesker, hvoriblandt ogsaa befandt sig vor hensøvedes Svigerforældre, Gmd. og Sognefoged Jacob Hansen og Hustru i Alslev, blev det ham tilladt af høje Herskab at forlade sin ifæstede Gaard i Carise for at modtage sine Svigerforældres Gaard i Alsløv, som ansaas for fortrinligere og bedre i Henseende til Avling. I Oktober 1831 blev han beskikket til Lægdsmand og Sognefoged i Alslev Sogn. Næsten 9 Aar har han udført dette sit Kald med Troskab og Kærlighed og som en bestemt Mand stedse set paa det almindeliges bedste.

Vores hensovede Medbroder som Mand og Fader betræffende, da var han sin Livsledsagerinde hulde og trofaste Ven og Raadgiver i 35 Aar saavel i glade som saarigfulde Dage. Som Fader var han sine Børns fornuftige Opdrager og Veileder, som lod sig være magtpaaliggende at opdrage dem til nyttige Mennesker for Tiden, derfor holdt han dem til Arbeidsomhed fra Barndommen af, dog ikke for Tiden alene vilde han have dannet og opdraget sine Børn, men ogsaa for Evigheden. Hvad han ikke selv havde Evne og Duelighed til at lære dem, lod han dem lære i Skolen uden at mindes om denne sin Pligt, holdt han dem stadig og ufravigeligt til Skoleundervisningen, saa at han med Sandhed kan fremstilles som et Mønster for sine Naboer. Hans Børn er alle vel underviste og oplyste i deres Kristendom og øvrige nødvendige Skolevidenskaber og havde han den Glæde før sin Død at faa 8 af dem konfirmerede. Et staar endnu tilbage, som den yngste og mindste, føler ogsaa Savnet af en kærlig Fader, dog ikke hun alene, men alle hans Børn beklager og begræder deres elskede Faders saa pludselige Død, tillige med deres saa dybt nedbøjede og bedrøvede Moder, men trøster sig som oplyste Kristne med Guds Forjættelse, at Gud vil være Enkers Forsvarer og de faderløses Fader.

Hvad nu mere er at sige om vores hensovede Medbroder, Niels Hansen, er dette nemlig hans Dødsaaarsag betræffende: da kan her saa godt som intet siges uden at han en Tid tilforn havde været noget svag, men var tilsyneladende bleven frisk igjen; og da han gaar ved sit Arbejde med at rivø Hø, bliver han pludselig overfaldet af en indvortes Smerte, Døden indfandt sig og han var ikke mere. En beslægted og Nabo ilede med overordentlig Anstrengelse for at hente Lægen, de nærværende af hans Børn og Folk ilede med at bringe ham hjem. Vi tænker os nu i deres Sted en øm Hustru og kærlige Børn, at faa en elsket Mand og Fader baaret Død ind i deres Hjem, hvilken Bestyrtelse, Sorg og Jammer foryoldte ikke dette, — dog, der var endnu Haab, Lægen var endnu ikke kommet, det kunde være en Besvimelse. Men Lægen kom, han anvendte al Lægens Kunst, Haabet forsvandt. Livstegn gaves ikke, den trofaste Livsledsager for Kone og Barn var død; saa uformodentlig, saa pludselig var hans Død, uden engang at det var dem tilladt at sige ham farvel eller ham at ønske dem level.

Saa uformodentlig og uventet døde denne Mand Lørdagen den 25. Juli om Eftermiddagen mellem Kl. 5 og 6, efter at have levet i en Alder af 61 Aar og af Gud velsignet med Livets Fornødenheder, været i Ægtestanden 35 Aar, Fader til 13 Børn, Gaardbestyrer for sin Fader 6 Aar, Gaardfæster 30 Aar, Lægdsmand 24 Aar, Hjælpesognefoged 8 Aar og Sognefoged 15 Aar.

Herren give, at han maa have været velbered til Døden, at han og vi alle maatte faa en Ærefuld Opstandelse paa den yderste Dag for Jesu Kristi Skyld.

Forfattet af

Christensen.

Niels Hansen er født 18. 7. 1779, død 25. 7. 1840. Gift d. 4. 8. 1805 med Ane Carlsdatter, født d. 12. 3. 1786, død d. 28. 3. 1867.

Niels Hansens Hustru havde 3 Brødre og en Søster.

1. *Niels Carlsen*, født 1789, trolovet d. 9. Septbr. 1814 med *Ane Magrethe Hansen*, Datter af Gmd. Hans Olsen, Jørslev. De blev gift 18. November 1814 og havde en Søn, Hans, som døde 7 Aar gl. Der vides ikke meget om Niels Carlsen. Han staar flere Steder opført som Indsider i Jørslev og Gammelby. Der findes det mærkelige at Sønnen Hans i Karise Kirkebog findes opført i Rubrikken for Kvindkøn.
2. *Jørgen Carlsen*, f. 1793 og gift 12. Marts 1824 med *Inger Christensdatter*, der var Datter af Gmd. Christen Christensen, Alslev, altsaa en Søster til Anders Christensen, Peder Andersens Fader, de har i 1828 overtaget en Gaard i Vibede og har 4 Børn.
 1. *Hans Jørgensen*, f. 1824.
 2. *Maren Jørgensen*, f. 1826, begge født i Alslev Sogn.
 3. *Carl Jørgensen*, f. 1829, og
 4. *Ane Jørgensen*, f. 1832 i Fakse Sogn. Jørgen Carlsen maa saa være død, for efter Folketællingslisten for Aar 1840 er Inger Christensen gift med Ole Pedersen fra Havnlev, og de har en Søn, Jørgen Olsen, der da er 2 Aar gl.
3. *Christen Carlsen*, f. 1799, døde som ganske ung.
4. *Karen Carlsen* er f. 1802. Gift den 26. Januar 1820 med Tjenestekarl *Hans Andersen*, Arnøje. Forlovere var Anders Hansen, Arnøje, og Jacob Hansen, Alslev. Hans Andersen døde som Gmd. i Alslev 17. August 1831.

Karen Carlsen blev gift anden Gang med *Andreas Christoffersen* fra Spjellerup 4. Februar 1832. De havde den Gaard i Alslev, som nu Chr. P. Jakobsen har. Foruden en Stedsøn, *Christian Hansen*, som er f. 1827, var der i Ægteskabet 5 Børn.

 1. *Christoffer Andreassen*, f. 1832. De havde en Søn, nu Gmd. *Peder Andreassen*, Haarlev Ovdr., og en Datter, gift med Gmd. *Anders Jensen*, Borritshoved. De øvrige Børn ved jeg ikke Besked om.
 2. *Hans Andreassen*, f. 1834, fik Jord fra Gaarden og byggede Hus paa Alslev Mark, der var tre Sønner: *Carl*, *Niels* og *Andreas*. Niels Andreassen har nu Hjemmet paa Alslev Mark.
 3. *Karen Marie Andreassen*, f. 1836.

4. *Ane Andreassen*, f. 1838.
5. *Kirsten Andreassen*, f. 1841.

Ane Andreassen blev gift med Skrædder Hans Christensen i Alslev, de har ikke saa faa Børn, deriblandt Sognepræst Andreas Christiansen, Østerlindet, tidligere Rø paa Bornholm, og Bogholder H. P. Christiansen, Østsjællands Folkeblad. En Datter er gift med Arkitekt Nielsen i Viborg. En af Andreas Christoffersens Døtre var gift med Gmd. Lars Svendsen, Ulse Olstrup.

Niels Hansen overtog Gaarden i Fæste efter Jacob Hansen 1831. Af Fæstebrevet ser det ud til, at selv om Udgifterne ikke var store, saa hvilede der saa mange Forpligtelser paa Fæsteren, efter Herskabets forgodtbefindende, saa det nok ikke har været helt let at være Fæster under Grevskabet, hvad efterfølgende Fæstebrev viser.

Udskrift

*af Fæsteprotokol for Juellinge, Tryggevælde og Alslev Godser
1821—60, folio 96 b og fl.*

*Fierde Klasse Nr. 5, Fr. VI 1832, til Dokumenter efter Stempelpapirs
Forordningens § 5, Litr. e. = 84 Rigsbankskilling Sølv.*

Fæstebrev for Gaardmand Niels Hansen i Alslev.

Jeg Adam Wilhelm Greve af Moltke til Grevskabet Bregentved gjør vitterligt: at have stædt og fæst ligesom jeg herved stæder og fæster til Niels Hansen af Carise den Gaard i Alslev Bye og Sogn, Præstø Amt, under Allodial-Godset Alslev, som Jacob Hansen og Hustrue ere fradøde, hvilken herved Niels Hansen beholder paa Livstid og hans Kone efter ham, saa længe hun forbliver Enke, i Fæste, naar han og hun opfylder og efterlever følgende af ham indgaede Vilkaar, hvortil han ved Reversal af dette Fæstebrev haver forpligtet sig.

Gammelskat aarlig 53 Rbd. 34 Sk. Sølv.

Nyt Hartkorn 7 Td. 2 Skp 2 Fkr. $\frac{3}{4}$ Alb.

Desuden Andeel i en fælleds Eng eller Tørvemose, som for alle 6 Brugere tilsammen har Hartkorn 6 Skp. 1 Fkr.

1.

Af Gaardens Jorder, som for sig selv ere udskiftede og indeholde et Areal af*) Tønder Land, indbegrebet $\frac{1}{6}$ Deel af Enghaugen med uforandret Hartkorn Ager og Eng 7 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. $2\frac{1}{2}$ Alb., svarer og betaler Fæste-

*) Intet Tal anført.

ren alle kongelige Skatter og offentlige Afgifter af hvad nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, Intet i nogen Maade undtagen, være sig Penge eller in natura at ydes eller forrettes, Tiende eller Tiende-Afgifter samt alle vedkommende lovlige Rettigheder, alt til anordnede Tider og Stæder uden Restance og uden at erholde nogen Godtgjørelse i Landskatten efter Forordningen af 15. April 1818, § 5, eller anden lignende Godtgjørelse i Skatterne af Eieren.

2.

Udi Landgilde skal Fæsteren fra 1ste Novbr. 1831 af at regne til hvert Aars Martinii levere paa det Sted og den Dag Eieren bestemmer med anordnet Opmaal Rug 2 Tdr., siger To Tønder, Byg 4 Tdr., siger fire Tønder, og Havre 2 Tdr., siger To Tønder, som ydes i Overensstemmelse med Placaten af 22. Febr. 1779, eller og, om Eieren det forlanger, betaler samme med Penge efter Aarets Kapitelstaxt for Sjællands Stift og er Fæsteren pligtig til i sidste Fald forud hvert Efteraar, naar forlanges, at betale et af Herskabet aarlig bestemmende Afdrag derpaa og Resten, naar Kapitelstaxten er sat. — Fra samme Tid betaler Fæsteren aarlig i 2 Terminer 1. Maii og 1. Novbr. hvergang det Halve, Penge 3 Rbd. Sølv, siger Tre Rigsbankdaler Sølv, og i sin Tid, naar Eieren maatte finde for godt at fastsætte saadant, desuden aarlig 12 Rbd. 3 Mk. Sølv, siger Tolv Rigsbankdaler og 3 Mark Sølv. — Endvidere leverer Fæsteren fra bemeldte 1ste November 1831 at regne, aarlig imellem St. Hans- og St. Mortensdag, naar og hvor paafordres, udi Smaaredsel Et godt fedt Lam, To gode unge Gjæs og Et Par gode unge Høns, eller og, om Eieren det forlanger, betaler samme med Penge efter den Priis han derpaa efter Landkjøb sætter.

3.

For Gaarden skal Fæsteren forrette alt det Hoverie, som ved den herved hæftede om Hoveriet til Alslov Hovedgaard sluttede Forening af 1ste Junii 1795 er indgaaet og vedtaget at forrettes af en fuld Gaard under anordningsmæssig Tiltale og Ansvar, om han derudi i nogen Maade viser sig forsømmelig og desformedelst ved Avlingens Drift eller i andre Deelee, Skade og Ophold fra hans Side maatte indtræffe. — Desuden skal han efter Anordningerne være forbunden til at hjælpe ved Græftgravning, Kjørsler og andet Arbeide ved de Udskiftninger og Udfletninger, Eieren paa Grevskabets Godser maatte foretage, og i øvrigt med Godsets øvrige Bønder at forrette alt andet Arbeide og Rciser som til offentlig Nytte i forskjellige Henseender ved Lov og Anordninger enten er eller herefter vorder befalet.

4.

Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium samt Sæde- og Fødekorn, som alt ved lovligt Syn paa accorderet Maade er bleven Fæsteren overleveret efter det herved hæftede Synstingsvidne uden nogen Mangel, forbindes ham til at vedligeholde i ligesaa forsvarlig Stand, som samme er modtaget, og ved Dødsfald eller anden Fratrædelse under Ansvar og Erstatning af ham eller hans Boe at aflevere alt i Jige saa god Stand tilstrækkelig til Gaardens og Hoveriets Drift.

5.

Gaardens Jorder skal Fæsteren forsvarlig dyrke og drive efter den Indretning som dermed er gjort eller efter den Anviisning, som Eieren herefter maatte finde for godt at bestemme, hvorudi han ingen Hindring maa gjøre, og maa Jorderne efter Gjødningen ikke bruges efter hinanden til mere end 4 Halme efter ordentlig Omgang, hvoraf ikkun een maa være Havre og den Jord, som udlægges til Hvile, bør han besaae med godt rødt Kløverfrø, ikke mindre end 16 Pd. i hver Tønde Land, og saaledes skal han aarlig udi de til Hvile efter Brugen udlæggende Jorder udsaae i det mindste 4 Lpd. rødt Kløverfrø, der er leveret til Gaarden som et Inventarium, det han haver at tilsvare. Af Gaardens Høeavling eller anden Foering maae ingen Tid sælges noget fra Gaarden, men alt skal der fortæres, ikke heller maae han saae til Halvt eller give sine Tjenestefolk Sæd i Straaet til Løn under Sædens Confication og anden Straf efter Anordningerne.

6.

Befindes Underskov og Gjerselshugst paa Gaardens Grund, skal Fæsteren dermed have vedbørlig Tilsyn og intet deraf selv borttage uden efter foregaaende Udviisning og Tilladelse, forøver han noget ulovligt herved eller udi Grevskabets Skove, enten selv eller ved andre, skal ham derfor staae til Ansvar og bøde efter Skovforordningen af 18. April 1781, og er Fæsteren uberettiget til at paa-staae nogen Slags Udviisning, være sig Gavntømmer, Brændeved, Gjerselshugst eller Tørv, da det alene beroer paa Ejerens Forgødtbefindende om noget deraf efter Omstændighederne kan forundes. Tørv maa han ei heller skjære paa Gaardens Grund uden efter foregaaende Udviisning og Tilladelse, langt mindre maae han sælge Tørv.

7.

Hegnet om Gaardens Lod skal han stedse holde i god Stand og dertil anvende de paa Grunden værende Stene, aflægge døde Riisgjærder og ellers opkaste forsvarlige Jordvolde med dobbelte Grøfter og samme beplante med Piil, Tjørne eller Hæssel, saa at ingen døde Riisgjærder behøves. Den Pileplantning, som allerede er ved Gaardens Led eller som endnu til Hegnets Forbedring maatte foranstalles, maa Fæsteren bestandig holde vedlige og for Manglerne derpaa staae til Ansvar.

8.

Fæsteren er pligtig, om forlanges, at græsse et Høved blandt sine egne Kreaturer aarlig for en af Byens Huusmænd eller til hvem det af Herskabet bestemmes imod Betaling af 1 Rbd. 2 Mk. Sølv aarlig. Han svarer i øvrigt af Hartkornet saaledes som ved Udskiftningen er bestemt og uden nogen Slags Godtgjørelse enten for Skov eller Jord, som ved Udskiftningen maatte være fragaaet.

9.

Ligesom samtlige Gaardbeoere i Helsted, Frøslev, Haarløv, Carise og Alsøv Sogne allerede frivillig have indgaaet at ville uden Godtgjørelse transportere det Ildebrændsel, som Herskabet aarlig skjænker til Hospitalet i Helsted

fra Skoven, hvor det anvises til bemeldte Hospital, saaledes forpligtes Fæsteren herved til at deltage i denne Brændetransport lig med samtlige Gaardbeboere i fornævnte Sogne uden nogen Godtgjørelse.

10.

Da Fæsteren har modtaget den i Sommeren 1831 indavlede Sæd, saa forpligtes han til at betale og levere saavel kongelige Skatter som herskabelige Afgifter for sidste Halve-Aar 1831 uden nogen Restance.

11.

Inderste maa Fæsteren ikke indtage uden Eierens skriftlige Tilladelse.

12.

Den i Grevskabet oprettede Brandkasseforening med senere Tillæg skal Fæsteren holde sig efterrettig og vedligeholde sin Andel af Byens Brandredskaber.

Iøvrigt skal han som Fæster fuldbyrde de Pligter, som Loven og Anordningerne paabyde og befale, efterlader han noget herudi eller af det, som i dette Fæstebrev er bestemt og foreskrevet, skal Fæstet være forbrudt, og han være pligtig at fravige Gaarden efter lovlig Omgang.

For Indfæstningspenge af denne Gaard er Fæsteren paa Grund af Omstændighederne fritaget, men han betaler :

til Grevskabets Brandkassdfond 2 Rbd. Sølv med	2 Rbd.	6 Sk.
Og Afgift af Gaardens Hartkorn efter Forordningen af 8. Febr.		
1810 = 7 Rbd. 77 $\frac{1}{2}$ Sk. Sølv med	8	5
	Tilsammen... 10 Rbd. 11 Sk.	

skriver Ti Rigsbankdaler Elleve Skilling Sedler og Tegn.

Til Bekræftelse under min Haand og Segl.

Bregentved, den 4de Oktober 1832.

A. W. Moltke (L. S.)

Original Fæstebrev er læst i Grevskabet Bregentveds Birkeret den 12. October 1832 efter Rettens Betjente derom paa samme givne Paategning :

Jeg underskrevne Niels Hansen, som har modtaget en Gaard i Alsøv Bye med de udi Fæstebrevet beskrevne Jorder, Bygninger, Besætning og Inventarium osv., forbinder mig herved til at opfylde og efterleve forestaaende Fæstebrev, hvoraf ligelydende er mig leveret i Et og Alt under vedbørlig Ansvar og Tiltale, og dette Fæstebrevs Forbrydelse, og haver jeg formaaet 2de Mænd med mig til Vitterlighed at underskrive denne Reversal.

Niels Hansen.

Til Vitterlighed :

Bagger. Permin.

Det kunde være interessant at have haft et Fotografi af Slægtsgaarden fra gammel Tid, men et saadan findes vel nok ikke, men jeg skal forsøge at tegne et Billede af den, saaledes som den har set ud efter de Skifteforretninger, der er foretaget i Aarene 1808 og 1832, samt Vurderingsforretning af 1832 og efter som jeg kan huske gamle Gaarde fra min Barndom. Og som denne Gaard saa ud i 1808, saadan var vel de fleste af de Gaarde og Huse, vore Fædre boede i for blot 100 Aar siden. Som den var i 1808, har den sikkert været indtil omkring ved 1850, da der vist ikke var foretaget nogen væsentlig Forandring af den førend efter 1856, da min Fader, Peder Nielsen, fæstede Gaarden.

Aar 1808, den 28. Maj, blev der foretaget Skifteforretning efter Gmd. og Sognefoged Carl Nielsen af Alslev. Vi tænker os at komme op over Gaardspladsen og gaa ind af et Par lave og skæve Halvdøre, der lukkes udefter, og kommer saa ind i en Gang med toppede Brosten. Gangen er lige netop saa stor saa Døren ind til Stuen kan lukkes op. Straks inden for Døren staar der en Bænk, den saakaldte Stodderbænk, og lige for Døren lidt længere fremme staar et langt Bord, og i Bordets Længde under de smaa Vinduer med Bly indfattede Ruder, ud mod Gaarden, staar Gaasebænken. (De gamle Vinduer laa endnu i min Barndom paa Brændehusloftet) og for Enden af Bordet en Borendsbænk og i Hjørnet af de to Bænke et Skab, hvor der opbevaredes forskellige Ting, blandt andet Brændevinsflasken. Over Bordendsbænken er der et Tallerkenræk besat med Tintallerkner.

Ved Enden af Bordendsbænken er der en Dør ind til Kamret, og ved siden af Døren staar der et Ottedagesur og der op til den grønmalede Kiste. I hvert Hjørne af Stuen ud mod Haven staar en Himmelseng med Omhæng, imellem Sengene er en smal Gang hen til et Vindue ud mod Haven, og ved den fjerde Væg staar Bilæggerovnen, om hvilken Stole og Skamler er placeret og hvor Kvindfolkene havde deres Plads med Karter, Rok og Garnvinde, og hvor Tællelyset var anbragt i en Jernstang, der var til at hejse op og ned.

Imellem Bilæggerovnen og Gangdøren er Døren ud til Køkkenet, hvorfra der er en smal Gang mellem Skorstenen og Gangen hen til Køkkenet. Inventaret i Køkkenet havde ikke megen Lighed med, hvad der findes i et Nutidskøkken.

En Kobber-Brygkeddel staar inde i Skorstenen, en Trefod til

at sætte Gryden paa paa Ildstedet, naar der fyres, og nogle Kroge til at hænge Gryder og Kedler i, og ellers en Sælde til at rense Korn i, og endelig en Haandkværn til at male Malt til Øl og Korn til Gryn paa. Ja, jeg kan huske, at det blev fortalt, at naar Madmoderen (det gælder for Tiden omkring fra Aar 1815—1830)



Stuehus i Alslev opført 1852.

kom med Mellemmad til Folkene i Høsttiden, tog hun et Neg med hjem fra Marken, paa en Valkekæk gned hun Kornet af, og ved Hjælp af Sælden rensede de groveste Avner fra Kærnen, og saa over Kværnen og knuste det lidt, saa kunde hun have dejlig

og billig Byggrød til Aftensmaaltidet, og den var særlig delikat, naar hun dertil havde et Fad Tykmælk.

Kamret laa mellem Dagligstuen og Storstuen, det naaede tværs over hele Stuelængen og var som Regel kun et Fag, ca. 3 Alen bredt, det blev i Følge Skifteforretningen brugt til Opbevaring af Kar og Tønder m. m. Det kunde selvfølgelig ogsaa blive brugt til andre Ting, f. Eks. ved festlige Lejligheder.

Fra Kamret var der en Dør ind til Storstuen; denne var gerne paa 3 eller 4 Fag og havde paa den ene Led Husets Bredde. Der opbevaredes Kister og Skabe med Indhold af Linned og Dynevaar, hvor der var noget af den Slags. I Storstuen stod tillige en Seng med Sengklæder.

I Stuerne og Kamret var der Lergulv, i Køkken og Gang bestod Gulvet af toppede Brosten.

Naar man tænker sig Udhusene, hvor der var Plads til 7 Kreaturer, 4 Svin, 10 Faar og 10 Høns, saa kan man forstaa, hvor tarvelige Forhold vore Forfædre har levet under for mindre end 100 Aar siden. Jeg kan huske den sidste af de gamle Længer, den østre, som var Lade og Tærskelo, blev først ombygget 1872, den vestre Længe var ombygget først i Tredserne og den nordre, Stuelængen, var ombygget 1852 og den søndre, Staldlængen, i Halvtredserne.

Den gamle Ladelænge, som jeg husker, var meget lav, vi Børn kunde let naa Tagskægget, Væggene var meget skæve efter alle Leder og Tømmeret, særlig Bjælker og Spær, bestod af krogede Grene af forskellig Slags Løvtræ. Den var meget smal, dog var der en eller maaske to Lyder bygget ud paa Siderne af den.

Marken, som jeg kan huske den, set med mine Barneøjne, var delt i 4 Dele, omtrent lige store, skilt fra Øst til Vest af Sognevejen, som langs søndre Side var beplantet med de saakaldte røde Pil med en Afstand paa 3—4 Alen. Fra Syd til Nord var der en stor Vold med Vandgrøft paa begge Sider. Volden var beplantet med Pil 2 a 3 Rækker og der imellem var der Tjørnekrat. Næsten over hele Marken var der Brakgrøfter for hver Ager og desuden en Del større Vandgrøfter, saa Marken var vist ganske godt afvandet.

Skellet mod Syd udgjordes ogsaa af en stor Vold, som saa langt vor Hegnspart naaede, var tæt beplantet med store Poppel-pil, der gjorde megen Skade langt ind paa Marken.

Mod Øst udgjorde Karise—Vemmetoftevejen Skel, og der var ogsaa langs denne plantet en Del røde Pil. Skellet mod Nord var ogsaa en stor Vold, der ligeledes saa langt vor Hegnspart naaede var bevokset med store Popler. Den gamle Skelgrøftevold mod Vest var ryddet, førend jeg kan huske noget om det, men der havde ogsaa været en stor Vold med Beplantning. Alt tyder paa, at vore Fædre i Slægten har hørt til den Tids dygtige Landmænd, det skulde kendes paa de mange Grøfter og Volde og da særlig paa den megen Beplantning, og det ser ud til, at denne Gaards Besiddere har været et godt Stykke forud for Naboerne og da særlig angaaende Beplantningen.

Det store Arbejde, som vore Fædre med megen Møje og stort Besvær saaledes udførte efter Udskiftningen, hvor det gjaldt om at faa hegnet og beskyttet deres tildelte Lodder, voldte jo saa et Par Slægtled længere fremme et lige saa stort Arbejde at faa fjernet.

Det var Niels Jensen, der 1865 blev gift med min Moder, der fik købt Gaarden til Arvefæste, og derefter tog fat og udførte de store Grundforbedringsarbejder.

Han dræned og merglede Marken, jævned Grøfter og Vandhuller og sløjfede den store Vold, der skilte Marken fra Syd til Nord, og ryddede Pil og Tjørn i Massevis. Han ryddede en Mængde af Pilene langs Sognevejen; først tog han hveranden af Pilene, nogle Aar senere tog han igen hveranden, ligesom han i Forening med Naboen ryddede Vold og Pil i Skellet mod Syd, og i Stedet for blev der sat Hegn af Egestolper og Hegnstraad. I 1876 blev det sidste Skifte drænet og merglet, og Niels Jensen kunde da se tilbage paa et stort og slidsomt Arbejde, men kunde tillige glæde sig over Frugten af det: nemlig en pæn og god Mark der hurtig betalte en god Løn for Arbejdet.

Niels Jensen var en stærk og rask Arbejder, der altid selv tog Del i alt forefaldende Arbejde og som Regel havde de strenge Pladser, for blot at nævne en enkelt Ting: han spidsgravede som det blev kaldt, det vil sige, han gravede det sidste Spade-maal i alle Dræningsgrøfterne og rettede dem af med Hulskovl og lagde alle Rørene. Grøfter og Volde med god Beplantning var et Kendetegn paa de dygtige og fremskredne Landmænd i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, ligesom de veldræned og

planerede Marker med gode Kornafgrøder og store Roemarkers kendetegner de dygtige Landmænd i Tiden fra omkring 1860—70 og til Slutningen af det 19. Aarhundrede.

For saa i Tiden omkring Begyndelsen af det 20. Aarhundrede at vise det fremskredne Landbrug ved de store Bygninger, store Lader og Staldbygninger og jo da særlig de store Svinehuse.

De ny og større Stuehuse fremkom i de gode Aaringer, saaledes i Tiden omkring 1870—80 og i Tiden noget før og efter Verdenskrigen.

- I. Den Ældste af Niels Hansens Børn var *Anne Nielsen*, født i Karise den 8 November 1805, død i Alslev 1875. Hun blev d. 25. November 1825, 20 Aar gl., gift med Hmd. *Jørgen Carlsen*, Alslev, død i Alslev d. 19. Juli 1869.

De boede fra deres Bryllupsdag til 1858 i et gammelt Hus omtrent midt i Byen, det var et Lejehus fra Grevskabet Bregentved (der staar endnu en lille Ende af Huset, som ejes af Hans Jørgensen). Foruden Beboelse havde de



Anne Nielsen.

Ret til Græsning til en Ko paa en af Gaardene i Byen sammen med Gaardens egen Besætning.

I Aaret 1858 fik Jørgen Carlsen fra Familiegaarden Mtrkn. 7, 3 Tdr. Land, hvor de byggede deres fremtidige Hjem. I Byggehjælp fra Herskabet fik de 160 Rd. og Egetømmer til Stuehuset, dog tilføjes der i Lejekontrakten: „selvfølgelig er Huset Grevskabets Ejendom, da de har faaet Byggehjælp“. Den aarlige Afgift var ikke stor, der skulde svares 10 Rd. i Husleje og 2 Tdr. Byg efter Kapitelstaksten.

Et Minde jeg har fra en af disse Ægtefællers Begravelse, jeg husker ikke hvem af dem det var, skal jeg fortælle:

Det var den Gang Skik og Brug at et Lig altid skulde bæres fra Hjemmet til Graven, enten der var langt eller kort; men Niels Jensen, min Stedfader, vilde gerne bryde gamle Sædvaner og Overtro og lidt stejl, som han kunde være, fik han ført igennem, at Liget skulde køres til Byen, og Niels Jensen kørte da med en gammel Fjællevogn (ja, der eksisterede jo ikke andet den Gang), men helt trodse Overtroen kunde han nu alligevel ikke, det kunde ikke gaa an at holde stille mens Kisten blev taget af Vognen ved Indkørselen til Byen, og ligeledes skulde Køretøjet uden at standse fortsætte foran Følget op til Kirkeporten og dreje om der og i stadig Gang fortsætte Hjem.

Den Gang kunde jeg ikke forstaa, hvorfor han skulde blive ved at køre der med den gamle halmfyldte Vogn; men jeg fik senere at vide, at der ellers vilde ske en Ulykke med Hestene.

Jørgen Carlsen havde 4 Børn (A til D).

- A. *Carl Jørgensen*, født d. 12. Marts 1826, er sandsynligvis død som ganske ung, paa Folketællingslisten for 1834 staar han opført som 8 Aar gl.
- B. *Peder Jørgensen*, født d. 7. Februar 1831, død 27. Juni 1885. Han blev gift 30. Marts 1857 med *Ane Sofie Sørensen*, Datter af Gmd. Søren Andersen, Bonderød, født 27. November 1828, død 4. November 1908. Sandsynligvis af Niels Sørensens Slægt. De boede sammen med Jørgen Carlens og efter hans Død overtog de Huset paa Alslev Mark.

Peder Jørgensens Børn (1—5):

1. *Anders Pedersen*, født 19. April 1859, ugift, Skomager i Karise, død 1918.
2. *Jens Pedersen*, født 28. Marts 1861, død 1901, gift med *Maren Pedersen*, som endnu lever og bor paa Frederik den 7.s Stiftelse, Nansensgade 1, København. De havde en Søn, som døde i London 1918 af spansk Syge, 29 Aar gammel.
3. *Sidse Marie Pedersen*, født d. 30. Januar 1863, gift med *Niels Peder Nielsen*, født 11. Januar 1868, Søn af Indsiddet Jens Nielsen og Hustru Inger Marie

- Nielsen, Lille Thorøje. Vejmand i Karise. 11 Børn (a—k).
- a. *Peter Jørgen Nielsen*, født d. 4. Juni 1889, gift med en svensk Pige og bor i W. Walnut St., Californien. De har 3 Børn.
 - b. *Anna Sofie Nielsen*, født 16. Septbr. 1890, gift med *Carl Sunke*, Lillevangsvej, Slagelse. De har 3 Børn.
 - c. *Marie Nielsen*, født 10. Oktober 1891, gift med *Hans Hansen*, Bøgeskov pr. Fuglebjerg. De har et Barn.
 - d. *Viggo Johannes Nielsen*, født 20. Februar 1893, gift i Amerika med en Slægtning, vistnok en Kusine, Datter af Søren Andersens Mette fra Bonderød, bor nu i Dannebrog Nebr., Nordamerika. De har 4 Børn, hvoraf det ene er død.
 - e. *Karl Alfred Nielsen*, født d. 11. Oktober 1894, ugift, bor i Vemmetofte Alle Nr. 7, Gentofte.
 - f. *Jens Chr. Nielsen*, født 22. Oktbr. 1895, gift med en Langelænder og har 1 Barn, bor Øverodvej 44, Holte St.
 - g. *Hans Peder Nielsen*, født 5. Maj 1898, ugift, bor Borgergade Nr. 30, København.
 - h. *Harald Valdemar Nielsen*, født 24. August 1900, ugift. Sørup pr. Maalev.
 - i. *Kristian Fr. J. Nielsen*, født 15. Marts 1903, ugift. Nyhavn 41, København.
 - j. *Johannes Henry Nielsen*, født 8. Juli 1907, ugift. Brønshøj Nr. 45, København.
 - k. *Laurits Nielsen*, født 20. Februar 1909, død 25. Maj 1920.
4. *Hans Pedersen*, født 18. Juni 1867, er bleven gift omkring ved 1925, har ingen Børn. Han er fast ansat ved Københavns Kommunes Vandværk. „Spørgsmaal ubesvaret“.
 5. *Peder Pedersen*, født 3. Maj 1869, gift 20. Maj 1892 med *Mette Kirstine Pedersen*, født 17. Juli 1869, Datter af Arbejdsmand Frands Kristiansen og Hustru,

Strøby, har nu Hjemmet paa Alslev Mark. Deres Børn er 4 (a—d).

- a. *Karl Gustav Pedersen*, født 30. Oktober 1892, gift 19. Maj 1923 med *Ellen Pedersen*, Datter af Parcellist Laurits Nielsen og Hustru, Svendstrup Hestehave. Arbejdsmand i Asmindrup. De har 3 Børn.
- b. *Johanne Kirstine Pedersen*, født 21. Marts 1895, gift med Handelsmand *Carl Pedersen*, Druestrup. 1 Barn.
- c. *Henry Georg Pedersen*, født 20. September 1907, er Plejerelev paa Sindssygehospitalet, Nykøbing S.
- d. *Ingeborg Marie Pedersen*, født 11. Marts 1909, Husassistent, Sct. Hans Torv 26, København.

C. *Niels Jørgensen*, født 17. December 1841 er død. Han rejste som ganske ung til Amerika og blev paa Rejsen derover kendt med en Pige fra Møen, som han saa senere blev gift med. De havde 3 Børn og havde en Farm i Nebraska, hvor nogle af Sidse Maries Børn har besøgt dem. Han stod i stadig Brevveksling med Familien herhjemme lige til sin Død.

D. *Kirsten Jørgensen*, døbt i Kirken 5. Marts 1835, død 2 Aar gl.

II. *Kristen Nielsen*, født 8. Juli 1807, død 6. December 1895, gift 2. Juni 1832 med *Ane Marie Olsdatter*, Datter af Gmd. Ole Christensen og Hustru Inger Nielsdatter, Jørslev. Døbt 31. Novbr. 1811, død 25. Oktbr. 1905.

I Aaret 1831 døde Niels Hansens Svigerforældre i Alslev, og da den Gaard, de havde, ansaas for at være bedre til Avling, fik Niels Hansen sit Herskabs Tilladelse til at forlade sin ifæstede Gaard i Karise og overtage Gaarden i Alslev.

Han har dog nok haft Ansaret for begge Gaarde et Aars Tid, da Sønnen Chresten Nielsen først fik Fæste paa Gaarden i Karise fra November 1832.

Ifølge en Synsforretning af 23. Oktbr. 1832 har Chresten Nielsen overtaget Gaarden med alt Tilbehør som beskrevet, og forpligtet sig til at aflevere den i samme gode Stand ved Fratrædelsen, uden Hensyn til om Priserne er steget eller faldet.



Kristen Nielsen.



Ane Marie Olsdatter.



Jørgen Christensen.



Ane Marie Jensdatter.



Mine Marie Pedersen.



Hans Christensen.



Frands Damkjær Jensen og Ingefrid Marie Christensen med Børn.

Hans Christensen, Birkelundsgaarden, skriver om sin Faders Forældre saaledes:

Christen Nielsen og Hustru var begge hver paa sin Plads dygtige og stræbsomme. De fik ofte begge fra Bregentved Gods Legatpræmier for vel udført Arbejde.

Farmoder for Hjemmelavning af Tøj, saasom Vadmel, Dynevaar, Hvergarn, Lærred m. m. og desuden fik hun Præmie for Ost og proper Husførelse.

Farfader fik Præmie for Mergling, god og ren Høst, Dræning samt for Spredning af Møddingvand paa Græsjorden m. m.

Christen Nielsen tilligemed to andre Mænd fra Godset fik Anmodning om at rejse til Lolland for at lære Dyrkning af Rødkløver. Godset betalte Udgifterne ved deres Rejse. Det var paa de Tider et stort Tillidshverv, der her blev dem betroet.

Christen Nielsen og Hustru var fra unge af religiøst vakt, og tog Del i den religiøse Bevægelse, der særlig var fremme i Egnen ind efter Herfølge fra omkring 1840 og opefter. Jeg nævner dette, da disse religiøse Møder var Aarsagen til at Fader kom til Hejnerup. Den 13. Juli 1861 brændte der to Gaarde i Hejnerup tilhørende Peder Jensen og Jens Olsen. Da Jens Olsen og særlig hans Hustru og Datter ogsaa var religiøst vakt og kom med til de omtalte Møder, traf de sammen med Christen Nielsen, Karise, ved et saadant Møde kort Tid efter Branden.

Her lovede Christen Nielsen, Karise, da Jens Olsen fra Hejnerup, at hans Søn Jørgen skulde komme til Hejnerup og være dem behjælpelig med Højbjergningen og Byggearbejdet.

Christen Nielsen havde i Forhold til sin Tids Bønder særdeles gode Skolekundskaber.

Han var af de første Bønder, der holdt Aviser. Han holdt saaledes „Landbrugstidende“ og „Tidsskrift for Landbruget“ og religiøse Blade som „Baunen“ og „Budstikken“, købte ogsaa af og til Bøger af forskellig Slags og ejede en efter Tiden forholdsvis stor Bogsamling. Tillige laante han Bøger af Læreren, Præsten og Højskoleforstander Budde.

I Politik fulgte han Forfatningskampen paa Bondevennernes

Side, og senere paa Venstre, var meget imod Forliget 1866 og fulgte til sine sidste Dage Venstre.

Han var godt Hjemme i sit Lands Historie og den Tids Rørelser fra omkring Aar 1840—1880, og det baade hvad angik det kirkelige, landbrugsfaglige eller politiske.

Christen Nielsen var en kraftig bygget Mand, ca. 66 Tm. høj, han tog selv Del i Arbejdet, saalænge han kunde, endnu i sit 79. Aar vilde han hellere selv bære et Par Tønder Hvede ned fra Loftet, end han vilde bede andre om at gøre det.

Farmoder var en dygtig Husmoder og tillige en godhjertet og velgørende Kone. Der var vist ingen fattige, der gik for-gæves til hende, hvad enten det gjaldt Fødevarer eller Klæder.

For os Børnebørn var hun ogsaa god, vi var vist aldrig i Besøg hos dem i Karise uden at vi fik en Trokrone, naar vi sagde Farvel.

Farfader kunde da ogsaa somme Tider lade falde et Ord om, at der gik lidt rigeligt den Vej.

Der var 5 Børn (fra A—E).

A. *Hans Christensen*, født 14. April 1833, død 16. Juni 1859, ugift. Han var, efter hvad jeg fra flere Sider har hørt, meget velbegavet og religiøst vakt og ejede en Samling religiøse Bøger, som nu ejes af Augusta Petersen, Bakke-gaarden. Han har rimeligvis taget Del i den kristelige Vækkelse paa Herfølgeegnen.

Han var Elev paa Hindholm Højskole og blev derefter uddannet som Dræningsmester og ledede til sin Død det paabegyndte Dræningsarbejde paa Herregaardene Trygge-vælde, Juellinge m. fl. Der er meget der taler for, at det var Grev Moltke, der har ladet ham uddanne som Dræningsmester.

B. *Christen Christensen*, født 8. December 1835, død 21. Oktober 1923, ugift.

Christen Christensen var fra sin Ungdom en dygtig og interesseret Husflidsmand, saa hans Arbejde faldt mere i Huggehuset end ved selve Landbruget, og der var maaske heller ikke rigtig Plads til ham i Landbruget ved Siden af sin dygtige Fader.

Uden at have lært noget Haandværk, lavede han en Del Møbler, Tærskemaskiner og Hakkelsemaskiner og desuden byggede han flere Længer. Siden tog han dog ogsaa væsentlig Del i Landbrugsarbejdet, men blev dog ikke den ledende paa Gaarden før omkring 1890:

Christen Christensen har altid opholdt sig i Hjemmet med Undtagelse af nogle faa Aar af sin Barndom, da han var hos sin Far-moder i Alslev. Chr. Christensen havde en Datter Petrine Christensen, født 1872, død 1904. Hvem hendes Moder var, ved jeg ikke, hun var vist fra København.

Det var Chr. Christensens Hensigt at gifte sig med hende, men hans Fader modsatte sig denne Forbindelse, og der blev ikke noget Giftermaal. Datteren Petrine blev opfødt hos en Slægt-



Christen Christensen.

ning af sin Moder, Johanne Jensen, der boede i Sierslev.

Hun kom efter sin Konfirmation i Huset hos Chr. Christensen og blev i 1895 gift med Hans Ferdinand fra Herfølge.

De var saa Medhjælpere hos Chr. Christensen til hendes Død i 1904.

I 1905 solgte Chr. Christensen Gaarden til Hans Ferdinand og flyttede derefter ud til Karise Præstevænge, hvor han byggede sig en Villa og boede der til sin Død. Petrine og Hans Ferdinand havde 3 Børn (a—c).

- a. *Anna Ferdinand*, født 27. September 1896, døde kun 15 Aar gl.
- b. *Hans Ferdinand*, født 9. Oktober 1898, er Slagtermester i Klippinge.

c. *Augusta Ferdinand*, født 31. Juli 1900, gift 12. Juli 1922 med *Johannes Rasmus Olsen Pedersen*, født 4. September 1895 (se forøvrigt 10 E., h., 1., 4.).

Hans Ferdinand blev gift anden Gang 18. Septbr. 1906 med Anna Petrine Nielsen, Fed, Roholte Sogn, og døde 1921, 48 Aar gl. Derefter blev Gaarden solgt til fremmede.

C. *Jørgen Christensen*, født 21. Juni 1839, død 17. Juni 1917, gift 26. April 1862 med *Ane Marie Jensdatter*, født 18. Juli 1834, død 12. Oktobr 1911, Datter af Gmd. Jens Olsen, Hejnerup.

Jeg maa atter her give Ordet til Hans Christensen, Birkelundsgaard, der skriver saaledes om sine Forældre:

Hvorledes min Fader i 1861 kom til Hejnerup er tidligere omtalt. Fader havde kun ringe Skolekundskaber, ikke fordi han af Naturen var daarligt udrustet, men fordi han ikke havde faaet sine Evner opøvet.

I Skolen var det hans Arbejde at passe Skolens Bedrift baade ude og inde, Sommer og Vinter. Læreren var glad for Fader og Fader var ogsaa glad for Læreren, fordi denne lod ham arbejde med de Ting, som han havde Lyst og Anlæg for.

Fader har tit talt om, at hvis han ikke var kommet til Hejnerup, men faaet Tilbud om at tage paa Højskole, vilde han have sagt „nej“, fordi han skammede sig over at møde frem med saa ringe Skolekundskaber, som han sad inde med. Men trods alt har Pastor Münster, Karise, 1854 konfirmeret ham med følgende Karakter: „temmelig gode Religionskundskaber og hans Forhold har været meget godt“.

Fader var 63½ Tm. høj og var stærkere og behændigere end de fleste saa ham an for.

Han var født Arbejder og altid glad for at være med i et Arbejde, der krævede en Mand. Han havde et medfødt praktisk Greb paa alt Landbrugsarbejde, og var en dygtig Arbejdsleder, og havde desuden en god Forstaaelse af Landbrugets Opgaver.

Om Faders Liv og Virksomhed som Jordbruger i Hej-

nerup fra August 1861 til 1. Maj 1910, da jeg overtog Gaarden, bar Ejendommen i sig selv ved Afleveringen et stille og kønt Vidnesbyrd om en god, dygtig og jævn Mands Arbejde. Han blev agtet og afholdt af alle, der kom i Samarbejde med ham. Kun Folk, der paa Restauration eller lignende Steder vilde gælde for lidt mere end de var hjemme, var ikke altid lige glade for Svarene de fik af Fader.

Moder var i Forhold til sin Tids Kvinder udmærket godt begavet og ret dygtig i den Gerning, der faldt paa hende. Den 12.—13. Februar 1885 afholdt De samvirkende sjællandske Landboforeninger deres 4. Smørudstilling i Køge. Moder var her saa heldig at faa 1. Opmuntringspræmie, 20 Kr., og Diplom for det af hende udstillede Smør, hvad hun var meget glad for, ja, og næsten stolt over, at hendes Smør var blevet foretrukket frem for det, der var udstillet af de mange unge Kvinder, der havde været paa Herregaarde og Mejeriskoler og lært Smør og Ostelavning.

Jørgen Christensen havde 2 Børn (1—2).

1. *Ole Christensen*, født 4. Juni 1864, død 7. Oktober 1918, gift 28. Oktbr. 1902 med *Anna Sofie Catrine Hansen*, født 13. April 1876, Datter af Tømrer Jørgen Hansen og Hustru Marie Hansen, Ringsbjerg, ingen Børn. Fra 1902 Gaardejer paa Bøgelund i Varpelev.
2. *Hans Christensen*, født 30. Juli 1866, gift 11. Oktbr. 1894 med *Mine Marie Pedersen*, født 5. Febr. 1873, Datter af Gmd. Peder Jensen og Hustru Birthe Marie Jørgensdatter, Hejnerup.

Den 4. Juli 1895 købte Jørgen Christensen ved Tvangsauktion Nabogaarden, Mtrkn. 3, Ulstrup, nu kaldet Birkelundsgaard, som Hans Christensen og Hustru overtog fra 1. Maj 1895 og fra 1. Maj 1905 overtog de tillige Fødegaarden Vesterled i Hejnerup.

Hans Christensen har ikke taget meget Del i det offentlige Liv, han maa nærmest betragtes som en Hjemmets Mand, og en Arbejdets Mand. Han har personlig udført et stort Arbejde paa sine store Gaarde

og han har forstaaet at drive dem, saa de stod som et Mønster for andre.

I Aaret 1900 blev han fra Bregentved Gods tildelt Præmie, der bestod af et Sølvbæger med følgende Inskription: „Gaardejer Hans Christensen for smuk Bedrift — fra Grevskabet Bregentved 1900“. Ved denne Lejlighed udspandt der sig følgende Samtale med Greve Moltke:

Grev Moltke hilser og spørger: Hvordan er De tilfreds med Høsten? Er De født her paa Godset? Nu traadte Godsforvalter Permin til og meddelte at Jørgen Christensen som ved Auktionen i 1891 købte Gaarden var min Fader og Nabo. Moltke: „det er vel en god Nabo at have“. „Ja, det er det, han er ellers fra Karise“, svarede Hans Christensen. Moltke: Hvad hed hans Fader: Christen Nielsen. Moltke: „Saa har De jo Rod i en her fra Bregentved god gammel kendt Bonde-slægt“.

Hans Christensen og Hustru har altid med Interesse deltaget i folkelige og kristelige Møder i Egnen, saa dem var man altid sikker paa at mødes med paa de Steder, hvor gode Mænd talte.

Der var 5 Børn (a—e).

- a. *Birthe Rigmor Christensen*, født 10. Februar 1896, gift 18. Oktober 1918 med *Hans Peder Jensen*, født 29. September 1890, Søn af Hmd. Niels Jensen og Hustru Karen Marie Jensen, Svansbjerg. Ejer af Mtrn. 18, Varpelev, „Bøgelund“. Der er 5 Børn (1 a—5 a).

1 a. *Hans Jørgen Bøgelund Jensen*, født $23/_{11}$ 1919, død $17/_{12}$ 1920.

2 a. En Dreng, dødfødt $2/_{9}$ 1921.

3 a. *Niels Bøgelund Jensen*, født $20/_{4}$ 1924.

4 a. *Anne Marie Bøgelund Jensen*, født $10/_{8}$ 1925.

5 a. En Pige, dødfødt $2/_{7}$ 1927.

- b. *Asta Johanne Christensen*, født 29. Juni 1897, gift 4. December 1920 med *Georg Emanuel Nielsen*, født 22. April 1895, Søn af Skovløber Jens Nielsen og Hustru Marie Nielsen, Jægerspris. Handelsgart-

ner Jægersborg Alle Nr. 170, 5 Børn (1 b—5 b).

1 b. *Børge Nielsen*, født $^{19}/_7$ 1921, død $^{13}/_2$ 1922.

2 b. *Ruth Nielsen*, født $^3/_1$ 1924.

3 b. *Bent Nielsen*, født $^{17}/_8$ 1926, død $^{18}/_1$ 1928.

4 b. *Sigrid Nielsen*, født $^{30}/_3$ 1929, død $^{19}/_2$ 1930.

5 b. *Sigrid Nielsen*, født $^6/_7$ 1930.

- c. *Ingefred Marie Christensen*, født 17. Juni 1899, gift 2. Juni 1922 med *Frands Damkjær Jensen*, født 23. August 1892, Søn af N. Jensen og Hustru Maren Damkær, Furesøgaard. Ejer nu Gaarden „Vesterled“ i Hejnerup, de har 3 Børn (1 c—3 c).

1 c. *Aase Damkjær Jensen*, født $^{24}/_3$ 1923.

2 c. *Ingrid Damkjær Jensen*, født $^{11}/_9$ 1924.

3 c. *Elise Damkjær Jensen*, født $^{20}/_9$ 1926.

- d. *Sigrid Christensen*, født 11. Maj 1902, gift 15. Juli 1921 med *Jørgen Andersen*, Lidemark, Søn af Forpagter Jens Andersen og Hustru Sofie Andersen, Poggenstensaard. Farmer i Canada, de har 5 Børn (1 d—5 d).

1 d. *Ganner Johannes Andersen*, født $^{22}/_8$ 1923.

2 d. *Ida Andersen*, født $^5/_8$ 1923.

3 d. *Leo Iver Andersen*, født $^2/_7$ 1924.

4 d. En Dreng, født $^{15}/_8$ 1925, død $^{20}/_9$ 1925.

5 d. *Frank Tyge Andersen*, født $^1/_2$ 1927.

- e. *Gunhild Christensen*, født 11. Oktober 1911.

- D. *Inger Christensen*, født 5. November 1841, døde i Tokkerup den 4. November 1925, gift første Gang 18. August 1865 med *Peder Jensen*, Søn af Husmand og Skrædder Jens Pedersen fra Spjellerup (blev kaldt Silkeskrædderen, fordi han syede til alle de „Fine“ paa Vemmetofte). Peder Jensen er født 1835 og døde 1881. Han var med i Krigen 1864, da han kom hjem fra Krigen tog han Plads hos Ingers Morbroder Gmd. Hans Olsen, Jørslev, derfra blev han kort efter gift og nogen Tid derefter købte de Gaarden i Frøslev, nu kaldet Teglværksgaarden. De vilde ellers have været gift et Par Aar før, men Christen Nielsen var en streng Mand, der syntes at Partiet var for



Inger Kristensen.



Peder Jensen.

daarligt, og derfor forbød han dem at gifte sig og tænkte vel at de skulde glemme hinanden, men Inger holdt fast ved sin Ven og de levede et godt virksomt Liv sammen i 16 Aar.

Inger blev gift 2den Gang 1883 med Enkemand, fhv. Gmd. *Ole Christensen*, St. Taarøje.

De solgte Gaarden i Frøslev først i 90erne og købte et mindre Sted paa Arnøje Mark.

Inger var hos sin Datter i Tokkerup i hendes sidste Leveaar.

I første Ægteskab var der 2 Børn (1—2).

1. *Stine Jensen*, født 1864, gift 1882 med Husmand *Jens Henriksen*, Vraaby, Søn af Henrik Jensen, Taarøje. 6 Børn (a—e).

- a. *Marie Henriksen*, født 16. August 1882, gift 24. Marts 1909 med Gmd. *Martin Poulsen*, Tokkerup, Søn af Gmd. Niels Poulsen. 7 Børn (1 a—7 a).

1 a. *Anna Poulsen*, født $\frac{18}{11}$ 1908.

2 a. *Niels Poulsen*, - $\frac{15}{11}$ 1911.

3 a. *Poul Poulsen*, - $\frac{27}{6}$ 1918.

- 4 a. *Ingeborg Poulsen*, født $19/8$ 1920.
 5 a. *Martha Poulsen*, - $25/10$ 1921.
 6 a. *Henrik Poulsen*, - $8/4$ 1923.
 7 a. *Helga Poulsen*, - $17/6$ 1925.
- b. *Peder Henriksen*, født 18. April 1885, nu Handelsmand i Gørslev, gift 5. November 1910 med *Signe Jørgensen*. 4 Børn (1 b—4 b).
 1 b. *Kirstine Margrete*.
 2 b. *Else Marie*.
 3 b. *Kaj*.
 4 b. *Karen Elisabeth*.
- c. *Hans Henriksen*, født 14. Marts ? ugift.
 d. *Ingeborg Henriksen*, født 15. Maj 1894, er Sygeplejerske, ugift.
 e. *Christen Henriksen*, født 22. Juli 1903, gift 1929 med *Gudrun Nielsen*, Datter af Centralbestyrer Chr. Nielsen, Vollerslev.
 En Datter: *Inger Henriksen*.
6. *Elisabeth Henriksen*, født den 7. Oktober 1904, gift 1930 med Gartner *Herluf Mortensen*, har Blomsterforretning Ejersgade 28.
 En Søn: *Bent Mortensen*.
2. *Anna Jensen*, født den 12. April 1866, gift den 1. April 1887 med Gmd. *Niels Olsen*, Tokkerup, født d. 23. 1861, død den 16. Maj 1896. 4 Børn (1—4).
 1. *Poul P. Olsen*, født den 31. August 1888, gift med *Anna Andersen*, Datter af Gmd. Peder Andersen, Alslev. Der er 11 Børn.
 Spørgsmaal forøvrigt ubesvaret.
2. *Marie Olsen*, født 29. Februar 1892, gift 10. Juni 1915 med *Aksel Larsen*, Søn af Gmd. og Sognefoged Jens Chr. Larsen, Ebbeskov. Ingen Børn. Har Gaarden i Tokkerup. Som Plejebarn har de *Aase Olsen*, født 17. Aug. 1919, Datter af Poul P. Olsen, Stubberup.
3. *Johannes Olsen*, født 24. December 1895, ugift.

4. *Petrine Olsen*, født 26. September 1889, gift 31. Oktbr. 1915 med *N. P. Hansen*, født 9. August 1893, Gmd. Hjlemsømagle. Ingen Børn.

E. *Ane Christensen*, født 12. November 1855, død 10. Februar 1865.

III. *Hans Nielsen*, født 28. November 1810, døbt 29. November 1810. Som Faddere stod Maren Nielsen, Per Hansen (muligvis Niels Hansens Broder), Anders Nielsen (rimeligvis Varpelev), Jakob Hansen, Alslev, og Jens Clemmensen, Karise, blev konfirmeret 1825 med Karakter: God Opførsel og gode Kundskaber, gift 2. Juli 1851 med *Johanne Jørgensen*, født 1803, død 1866, Enke efter Gmd. Ole Pedersen, Jørslev. *Johanne Jørgensen* var en Datter af Gmd. *Jørgen Olsen*, *Værløse*, og altsaa Søster til min Mormoder: *Dorthea Jørgen Mads* i *Værløse*. Ingen Børn.

Johanne Jørgensen blev til sit første Ægteskab, paa Grund af Sygdom, viet hjemme i Huset den 17. Oktober 1823, 21 Aar gl., til Tjenestekarl Ole Pedersen, Jørslev, Søn af Gmd. Peder Olsen, Jørslev.

Hans Nielsen blev gift 2. Gang den 23. August 1867 med



Hans Nielsen.



Margrethe Pedersen.

Margrethe Pedersen, født 12. August 1829, død 22. November 1899, Datter af Gmd. Peder Jensen, Vibede.

Om Hans Niensens Ungdom vides ikke meget, han opholdt sig vist for Størstedelen Hjemme. Han bestyrede Gaarden for sin Moder fra Niels Hansens Død i 1840 til han i 1851 fæstede Gaarden i Jørslev.

Han var meget musikalsk, behandlede saaledes baade Violin, Clarinet og Fløjte, og spillede en Del til Gilder. Jeg ser ingen Steder, han har gjort sig bemærket udadtil, men jeg mindes, naar jeg kom der som Barn, at det var et rart hyggeligt og roligt Hjem.

Hans Nielsen døde 29. September 1886 og havde et Barn.



Johanne Pedersen.



Chr. Aksel Pedersen.

3. *Johanne Pedersen*, der er født 17. Marts 1871, blev gift 21. September 1895 med *Christian Aksel Pedersen*, født 6. November 1869, Søn af Gaardejer Søren Pedersen, Gygemosegaard, Gladsakse, og Hustru Henriette Petersen, født i København. De har Gaarden i Jørslev, nu kaldet „Randskov“. 4 Børn (1—4).

1. *Otto Egert Pedersen*, født 3. Jnni 1896, død 1. April 1919, cand. pharm.

2. *Ellen Hedvig Petersen*, født 14. Aug. 1897, Sygeplejerske.
 3. *Helga Margrethe Petersen*, født 6. Januar 1902, gift 22. Februar 1930 med *Frode Thorkild Johannes Nordqvist*, Søn af afdøde Malermester Nordqvist, København, Gartner, bosat i U. S. A.
 4. *Gerda Henriette Petersen*, født 27. Juli 1903, gift med *Svend Vilhelm Marius Bangon*, Søn af Værkmester Bangon, Karlskrona, Forpagter af „Randskov“ i Jørslev.
- IV. *Ane Kirstine Nielsen*, født 22. September 1812, død 1. Januar 1813.
- V. *Carl Nielsen*, er døbt 7. Marts 1814. Han blev gift, men med hvem eller hvornaar vides ikke. Han rejste i sine Ungdomsaar til København og begyndte som Gaardskarl og var i Tiden omkring 1850—60 Gæstgiver i „Tre Hjorte“ i Vestergade, København. Det har vel sagtens ikke kunnet gaa for ham der. Han træffes senere som Arbejder ved Holmen og hørte til Holmens faste Stok. Der var 2 Børn (A—B).
- A. *Valdemar Nielsen*: Han var oplært som Handskemager eller Garver, maaske begge Dele. Han havde i 1888 en lille Skotøjsfabrik paa Nørrebro, siden har jeg ingen Oplysninger kunnet faa om ham. Han var gift med en svensk Kvinde, som havde en Pantelaaneforretning. Om der var Børn vides ikke.
- B. *Niels Nielsen* var døvstum, blev oplært som Skomager og var omkring 1890 ugift, men siden har jeg ingen Oplysninger kunnet faa om ham.
- VI. *Lars Nielsen*, født 24. Juni 1816, død 28. April 1817.
- VII. *Ane Kirstine Nielsdatter*, født 18. Februar 1818, død 29. August 1853, gift 13. Maj 1842 med Gmd. *Jens Rasmussen*, Alslev, født 1813, død 19. Juni 1868. De havde den Gaard, som nu Anders Pedersen har. Der var to Børn (A—B).
- A. *Karen Marie Jensen*, født 27. December 1842, død i Dalby Sogn 27. Oktober 1893, gift 9. April 1863 med Gmd. *Jørgen Jørgensen*, Taagerup Overdrev i Dalby Sogn, død 6. Marts 1896. De havde den Gaard paa Taagerup Ovd., som Sønnen Hans P. Jørgensen nu ejer, og som har været i Familiens Besiddelse gennem mange Aar. Om



Karen Marie Jensen.



Jørgen Jørgensen.

Jørgen Jørgensen og Hustru skriver Datteren Ane Kirstine: Om mit Hjem mindes jeg kun Sygdom, jeg har aldrig kendt hverken Fader eller Moder som raske. Min Moder døde af Kræft i Spiserøret, en meget pinagtig og smertefuld Sygdom, der tillige medførte, at hun altid var tungsindig og i daarlige Humør.

Faders Sygdom var den saakaldte Brystsye, men han



Jørgen Jørgensen med sit Køretøj.

havde ingen Smerter og var altid i godt i Humør.

Jørgen Jørgensen var en livlig og fornøjelig Mand altid parat til en spøgefuldst Samtale.

Han kunde i mange Aar ikke udrette noget og var for det meste bundet til Sygelejet; men om Sommeren vilde han gerne færdes i den fri Natur og praktisk som han var, fik han indrettet et lille her paa Egnen kendt Køreøj og kunde med det komme ret langt omkring.

Jørgen Jørgensen havde 5 Børn, hvoraf de 2 ældste døde som Børn (1—5).

3. *Hans Peder Jørgensen*, født 17. November 1873, gift 23. Marts 1904 med *Inger Marie Nielsen*, født 26. September 1869, Datter af Hmd. Niels Pedersen, Storelinde. 3 Børn (a—c).
 - a. *Karen Jørgensen*, født 8. Juli 1904.
 - b. *Anna Jørgensen*, født 19. December 1905.
 - c. *Ingeborg Jørgensen*, født 14. Marts 1907, gift 15. Oktober 1930 med *Jens Jensen*, Søn af Gmd. Chr. Jensen, Momholte. Har nu en Gaard i Atterup.
4. *Ane Kirstine Jørgensen*, født 7. Juli 1876, gift 27. Maj 1898 med Møller *Jens Peder Jensen*, Vraaby, født 12. Juli 1872, Søn af Landpost Jørgen Jensen og Hustru Ane Marie Due, Hegnerup. Ingen Børn.
5. *Mette Marie Jørgensen*, født 15. Oktober 1878, gift 9. September 1899 med *Lars Peter Nielsen*, født 11. December 1875, Søn af Gmd. Peder Nielsen og Hustru Maren Nielsen, Sandby. Har nu en Gaard i Allerup ved Holbæk. 3 Børn (a—c).
 - a. *Olga Marie Nielsen*, født 21. Maj 1902.
 - b. *Sigrid Nielsen*, født 17. Juni 1905.
 - c. *Karen Oda Nielsen*, født 26. Maj 1917.

Jørgen Jørgensens to ældste Børn, en Dreng og en Pige, døde begge omtrent samtidig af Difteritis i 5—6 Aars Alderen.

B. *Niels Jensen*, født 9. Juni 1846, død i København omkring ved 1920, og ligger begravet paa Bispebjerg Kirkegaard. Han levede sit Liv som ugift og havde vist aldrig noget rigtigt Hjem. Økonomisk klarede han sig vist godt, havde i sin Tid en lille Formue, men ved hans Død fandtes der saa godt som intet.



Niels Jensen.

VIII. *Lars Nielsen*, født 24. Maj 1820, død 31. Marts 1842. Han havde lært Snedkerhaandværket og var tillige Musikker.



Karen Nielsdatter.



Rasmus Olsen.

IX. *Karen Nielsdatter*, født 12. April 1822, død 20. November 1896, gift 15. Marts 1848 med Gmd. *Rasmus Olsen*, Karise, født 5. August 1821, død 31. December 1904. De havde en gl. Slægtsgaard.

Der var to Børn (A—B) og et Plejebarn (se 10 E).

A. *Niels Rasmussen*, født 6. Juli 1851, død som Barn af Strubehoste 11. Septbr. 1853.

B. *Ellen Marie Rasmussen*, født 12. Februar 1863, gift den 15. Juni 1883 med *Peder Andersen*, Søn af Gmd. Anders Jensen, Alslev Taagerup. Peder Andersen overtog i 1883 Gaarden efter Rasmus Olsen. Han byggede Karise Vindmølle, men solgte nogle Aar senere baade Gaarden og Møllen for at kunne overtage en Stilling som Rejseinspektør for Hypothekforeningen.

Der er et Barn, *Agnes Andersen*, født 4. August 1884, død i Marts 1930, ugift.

Den Gren af Slægten vil uddø med Ellen Marie Andersen, som nu bor i „Aldershvile“, Dyrlandsvej, Køge.

Se 10 E. *Ane Kirstine Pedersen* kom ved en Tilfældighed, 1½ Aar gl., ud hos Rasmus Olsen og skulde være der nogle Dage! men Dagene blev til Maaneder og Aar, saa deres Hjem blev hendes Barne- og Ungdomshjem.

X. *Peder Nielsen*, født 22. Septbr. 1825, døbt i Hjemmet samme Dag, død 1. April 1863, fremstillet i Kirken 13. November 1825, som Faddere var indtegnet Jens Christensen, Søren Hansen, Ole Hansen, Jens Andersen Syvertsen og Karen Jørgensen. Blev konfirmeret 22. Septbr. 1840 med Karakter: „meget godt“ saavel i Opførsel som Kundskaber. Blev gift den 1. Oktbr. 1851 med *Ane Marie Jørgensen*, født 29. Septbr. 1830, Datter af Gmd. Jørgen Madsen og Hustru, Værløse. Om Faders Liv og Levned ved jeg kun grumme lidt. Han var fra sin Ungdom svagelig, vel nok Tuberkulose (kaldet Brystsyge), hvad ogsaa hans tidlige Død vidner om. Han har formodentlig altid opholdt sig i Hjemmet, og fra 1851, da Broderen Hans rejste til Jørslev, bestyret Gaarden for sin Moder.

Han havde Fæstebrev paa Gaarden fra 1. Novbr. 1856. I Fæsteafgift til Bregentved skulde han svare: 2 Tdr. Rug, 5

Tdr. Byg, 2 Tdr. Havre in natura eller efter Kapitelstaksten, tillige levere inden Mortensdag 2 gode unge Gæs, 2 gode unge Høns, et uklippet Lam og i Landgilde 53 Rd.

Der var 7 Børn (A—G).



Anna Pedersen.



Niels Pedersen.

- A. *Niels Pedersen*, født 23. Oktober 1852, død 29. August 1921, gift 16. Maj 1874 med *Anna Pedersen*, Datter af Anders Pedersen og Katrine Marie Raahauge, Karise Præstevængehus. De overtog Driften af Præstevænget med det samme! men paa de Tider kunde et saadant mindre Sted knapt føde sin Familie, saa Niels Pedersen maatte søge anden Beskæftigelse ved Siden af, og da det var i de Aar Østbanen blev bygget, kom han til at køre for Ingeniør Kasse, som havde Arbejdet med Anlægget af Banen, og var tillige Ingeniørens Medhjælper ved Opmaaling og lignende. Senere kørte Niels Pedersen i mange Aar for Læge Testrup, Karise.

Han deltog ikke meget i det offentlige Liv, men var dog en Del Aar Formand for Karise Brugsforening.

Præstevænget har været i Familiens Besiddelse siden 1847, da Kalkkusk Anders Pedersen og Hustru overtog

det. De drev i mange Aar Høkerforretning i Præstevænget, ligesom Anders Pedersen i den Tid, da han kørte som Kalkkusk, drev lidt Handel samtidig, særlig med Øl og Snaps.

Der var et Barn (1).



Niels Pedersen og Christen Christensen, to gamle Fætre.

1. *Anna Pedersen*, født 7. Februar 1878, gift 29. September 1899 med *Jens Knudsen Toft*, født 22. Juli 1870, Søn af Skomager Knud Toft, Strellup pr. Ølgod. De overtog Præstevænget efter Niels Pedersen og har som Bierhverv Sommerpensionat.

Der er 4 Børn (a—d).

- a. *Hilda Kathrine Toft*, født 2. Januar 1900, gift 24. Juni 1924 med *Jørgen Oskar Heinsøe*, Søn af Mekaniker ved De danske Statsbaner Niels Heinsøe. Ingen Børn.
- b. *Thjelde Raahauge Toft*, født 3. August 1902, gift 6. April 1927 med *Edith Nielsen*, Datter af Snedkermester Fr. Nielsen, Gudum pr. Gudumholm. Er Fodermester paa Lindenberg pr. Vaarst. Har et Barn, *Svend Erik Toft*, født 1928.

c. *Svend Peter Nielsen Raahauge Toft*, født 4. December 1904. Er Maskinmester paa Dampvaskeriet „Sodol“, Holte.

d. *Thyge Raahauge Toft*, født 16. August 1909, Landmand.

B. *Ane Kirstine Pedersen*, født 4. Juli 1854, død 31. Januar 1858.



Peder Larsen.



Karen Pedersen.

C. *Karen Pedersen*, født 14. Marts 1856, død 15. Marts 1932, gift 17. September 1880 med *Peder Nielsen Larsen*, født 2. Januar 1852, død 9. Juni 1928, Søn af Gmd. Lars Hansen og Hustru Ane Sofie Nielsdatter af Faureby. De overtog Gaarden i Faureby, en gl. Slægtsgaard, 1880.

Peder Larsen var en Hjemmets Mand, der passede sin Bedrift godt og med en Orden og Akuratesse, som jeg aldrig har set bedre noget Steds. De opdrog deres store Børneflokk til dygtige og arbejdsomme Mennesker. Peder Larsen tog ikke Del i noget offentlig Arbejde ud over de forskellige kommunale Hverv, der paalægges enhver Samfundsborger og han beholdt dem aldrig længere end han var pligtig til.

Der er 11 Børn (a—k).

- a. *Hans Peder Larsen*, født 29. September 1880, ugift. Han var i 17 Aar Bestyrer for Gaardejerske Anna Rasmussen, Faureby, et Aar Bestyrer paa en Gaard i Lundby og 5 Aar Bestyrer for P. Jørgensens Enke i Faureby. 1931 overtog han Fødegaarden som Ejer.
- b. *Peter Jørgen Larsen*, født 1. Marts 1882, gift 16. Juli 1910 med *Karen Sofie Sørensen*, født 8. Juli 1886, død 1. Maj 1916, Datter af Gaardmand Lars Sørensen og Hustru, Taagerup.

Der er 2 Børn (1—2).

1. *Elna Larsen*, født 29. Januar 1912.
2. *Marie Larsen*, født 20. Juli 1914.



Peder Jørgen Larsen.



Dagmar I. V. Groth.

Peder Jørgen Larsen, gift anden Gang 21. November 1921 med *Dagmar Josefine Vilhelmine Groth*, født 14. Marts 1885, Datter af Skovløber J. J. Groth i Terslev. Ingen Børn.

Peder Larsen overtog den gl. Slægtsgaard, Mtr. Nr. 7, i Alslev efter Niels Jensens Død i Efteraaret 1904. Skønt han var ung, lige hjemkommen fra Soldater-

Slægtsgården i Alslev set fra Nord.



tjenesten, var han dog straks Herre over Situationen og fik hurtig god Drift i det hele og i Løbet af faa Aar byggede han det meste af Gaarden op og udvidede Bygningskomplekset saa det mere kom til at ligne Bygninger til en lille Herregaard. Vil man foretage en Sammenligning med Gaarden nu og med som den saa ud i Aaret 1850, da den gl. Gaard fra før Udskiftningen laa paa samme Plads, bliver der ikke megen Lighed.



Slægtsgården i Alslev set fra Syd.

- c. *Kristian Marius Larsen*, født 6. Marts 1883, ugift. Har været Medhjælper og Bestyrer der hjemme indtil 1931.
- d. *Marie Kristine Larsen*, født 4. August 1885, ugift. Husassistent hos Fru Hvidt i Rungsted.
- e. *Julius Larsen*, født 21. Maj 1887, gift 16. Juni 1929 med *Anna Ingeborg Monsen*, født 14. Januar 1901, Datter af Parcellist P. Monsen, Nørre Alslev. Ingen Børn. Forpagter paa Faureby Mark.

- f. *Laurids Larsen*, født 21. Maj 1889, død i Oktober samme Aar.
- g. *Laura Larsen*, født 18. September 1890, ugift. Husbestyrerinde i Hjemmet.
- h. *Elise Larsen*, født 27. Januar 1893, ugift. Medhjælper ved forskellige Børnehjem.
- i. *Laurits Larsen*, født 24. Februar 1895, gift 3. Oktober 1930 med *Alfrida Othelia Hansen*, født 28. September 1907, Datter af Murer Jens Hansen, København. Bygget Hjem paa Strandloden i 1930. Ingen Børn.
- j. *Johannes Larsen*, født 15. Januar 1898, gift 2. September 1924 med *Valborg Povline Nielsen*, født 11. Maj 1904, Datter af Gmd. Jens Søren Nielsen, Taagerup. Købte i 1924 en Gaard paa Smerup Mark.

Et Barn, *Knud Larsen*, født 5. December 1924.

- k. *Anna Sofie Larsen*, født 26. Maj 1902, gift 9. Juli 1924 med *Christen Frederik Pedersen*, født 21. Januar 1897, Søn af Gmd. Jens Pedersen og Hustru, Bjeverskov. Bestyrer Gaarden for Jens Pedersen, Bjeverskov.

Et Barn, *Tove Pedersen*, født 12. Decbr. 1925.

- D. *Marie Pedersen*, født 8. Oktober 1857, gift 6. Juni 1889 med *Peder Pedersen*, født 26. April 1862, død 18. Maj 1920. Søn af Gmd. Jens Pedersen, Alslev. De købte i 1891 Gaarden „Bonsgaard“ i Gevnø, der den Gang var i en meget daarlig Forfatning.

Trods det at Peder Pedersen fra Fødslen manglede den ene Arm fra Albueleddet, var han en ualmindelig rask og stærk Arbejder, hvad der her kom ham til Hjælp, saa det varede ikke mange Aar før Marken var drænet og rensat for Ukrudt og gav derefter meget store Afgrøder.

Deres store Børneflokk blev vistnok opdraget strengt og maatte tidlig tage Del i Arbejdet i Mark og Stald! men det viser sig nu, at det er en god Arv, de har faaet paa den Maade.



Marie Pedersen.



Peder Pedersen.

Da Peder Pedersen blev konfirmeret, var det hans Faders Ønske, at han skulde læse og blive Skolelærer. Han blev forberedt paa Karise Højskole, kom derfra til Gedved Seminarium! men Bogen var ikke P. Pedersens Lyst, saa han naade aldrig at faa Eksamen, men kom hjem og tog fat paa det praktiske Landbrugsarbejde, hvad der altid havde været hans Lyst, og med sin ene Arm kunde han udføre ethvert Landbrugsarbejde og det endda baade mere og bedre end de fleste andre.

Peder Pedersen tog ikke meget Del i det offentlige Arbejde, udover hvad der paalægges enhver indenfor det kommunale og Foreningslivet.

Han var i mange Aar en energisk Formand for Lyderslev Husflidsforening og var en Del Aar Medlem af Bestyrelsen for Øernes Kreatur-Eksportforening.

Der er 7 Børn (a—g).

- a. *Thorvald Pedersen*, født 3. Marts 1891, gift 16. Maj 1917 med *Ingeborg Pedersen*, født 20. Oktober 1897, Datter af Murer Hans Pedersen og Hustru Margrethe Iversen Sierslev. De købte en Gaard paa Enderslev

Overdrev. Der er 6 Børn 1—6).

1. *Orla Pedersen*, født 17. Maj 1919.
 2. *Aage Pedersen*, født 28. Maj 1921.
 3. *Helga Pedersen*, født 16. Maj 1923.
 4. *Børge Pedersen*, født 29. Juli 1925.
 5. *Poul Erik Pedersen*, født 14. December 1926.
 6. *Erna Pedersen*, født 30. Maj 1928.
- b. *Gün­nar Pedersen*, født 22. August 1893, gift 6. April 1923 med *Margrethe Jørgensen*, født 5. Juli 1897, Datter af Jørgen P. Jørgensen og Hustru Mette Marie Sørensens, Rød­vig. Fra 1923 Gaardejer i Høsten.
Der er 2 Børn (1—2).
1. *Agnete Pedersen*, født 7. September 1929.
 2. *Grete Pedersen*, født 22. September 1931.
- c. *Harald Pedersen*, født 25. Marts 1895, ugift. Ejer nu Fødestedet „Bonsgaard“.
- d. *Aksel Pedersen*, født 29. December 1896, gift 27. Maj 1921 med *Agnes Olsgaard*, Datter af R. Kristian Rasmussen og Hustru Karen Kirstine Rasmussen, „Olsgaard“, Sierslev, nu „Højgaard“, Lund. Aksel og Agnes havde i nogle Aar en Gaard i Stinæs, Skelskør, kom senere hjem og fik „Olsgaard“, Agnes' Fødehjem. De har 3 Børn (1—3).
1. *Folmer Pedersen*, født 31. Maj 1922.
 2. *Arne Pedersen*, født 9. Februar 1924.
 3. *Ruth Pedersen*, født 14. Juli 1927.
- e. *Gudrun Pedersen*, født 7. Juli 1898, gift 7. Juli 1922 med *Ole Peder Olsen*, født 8. Juli 1896. Søn af Gmd. Frands Olsen og Hustru Ane Marie. Har nu en Gaard i Havnelev. Der er 3 Børn (1—3).
1. *Norman Olsen*, født 30. December 1923.
 2. *Eva Marie Olsen*, født 14. December 1925.
 3. *Merite Olsen*, født 12. Februar 1931.
- f. *Valborg Pedersen*, født 26. Marts 1901, gift 6. Februar 1925 med *Niels Nielsen*, født 9. Juni 1898, Søn af Gmd. Lars Nielsen og Hustru Sofie Jensen, Taarøje. Har nu Amagergaarden, St. Taarøje. Der er 2 Børn (1—2).
1. *Jens Tage Nielsen*, født 9. Februar 1926.
 2. *Tove Nielsen*, født 19. December 1927.

g. *Marie Pedersen*, født 26. Marts 1901, gift 6. April 1923 med *Niels Jensen*, Søn af Gmd. Niels Jensen og Hustru Ane Jensen, Havnlev. Har nu Gaarden „Stenager“, Lyderslev. Der er 2 Børn (1—2).

1. *Sigrid Jensen*, født 31. August 1924.

2. *Inger Jensen*, født 29. April 1928.



Jens Pedersen.



Ane Kirstine Pedersen.

E. *Ane Kirstine Pedersen*, født den 18. Marts 1859 gift den 22. September 1882 med *Jens Pedersen*, Søn af Gmd. Peder Nielsen og Hustru Johanne Jensdatter, „Kulagergaard“.

Jens Pedersen og Stine overtog i 1882 „Kulagergaarden“, en gl. Slægtsgaard, som nu ejes af deres Søn Ingemann Pedersen.

Jens Pedersen var i sin Ungdom i flere Aar sygelig, men overvandt Sygdommen saa han i hele sin Manddom kunde færdes som en rask og tillige meget virksom Mand. Hans Landbrug var i en udmærket Orden med rene Marker, der bar store Afgrøder. Deres Børneflokk fik en god Opdragelse, det var en Fornøjelse at komme der og se disse mange frie og frejdige Børn færdes der,

rolig og stille, der var ikke den Støj og Spektakkel som oftest, hvor der er en stor Børneflokk.

Han var godt begavet, retsindet og bestemt i sin Optræden, havde et vindende og tillidvækkende Væsen, og var afholdt af sine Medarbejdere. Indenfor Kommunens Grænser var Jens Pedersen meget brugt i det offentlige Liv. Han var blandt meget andet i mange Aar Medlem af Sogneraadet og i 5 Aar dets Formand og i 9 Aar Formand for Karise Andelsmejeri. Der er 11 Børn (a—l).

- a. *Julie Olsen*, født 25. December 1882, gift 15. Marts 1907 med *Lars Peder Olsen*, født 27. Marts 1875, Søn af Gmd. Kristen Olsen og Hustru Maren Pedersen, Nørregaard, Jørslev. Her mødes Slægterne, idet Lars P. Olsens Faster er gift med Kristen Nielsen, Karise, (se 2).

Lars P. Olsen Gmd. i Spjellerup fra 1907.

1 Barn: *Frede Olsen*, født 1909, død 1921.

- b. *Johanne Pedersen*, født 21. Februar 1885, ugift, er Forskolelærerinde i Tommestrup.
- c. *Ingemann Pedersen*, født 8. Februar 1887 gift 12. Maj 1926 med *Anna Oline Larsen*, født 7. Maj 1894, Datter af Gmd. Peter Larsen og Hustru, Bonderød. Er nu Ejer af „Kulagergaard“. Ingen Børn.
- d. *Peder Christian Pedersen*, født 8. Juni 1889, død 6. Februar 1900.
- e. *Dorthea Marie Pedersen*, født den 2. Januar 1891, ugift, uddannet som Sygeplejerske, har været i England et Par Aar. Søgte derefter Uddannelse som Missionær og virkede som saadan fra 1924 til 1928 i Syrien, udsendt af K. M. A., var grundet paa Sygdom Hjemme fra 1928 til 1931, er nu atter rejst til Syrien i privat Virksomhed.
- f. *Karen Karla Pedersen*, født 18. Februar 1893, gift 3. September 1925 med *Kaj Vitus Kocken*, født 14. September 1899, Søn af Elektricitetsværkbestyrer Harald Kocken og Hustru Johanne Marie Hansen. Har et Gartneri i Fakse. 2 Børn (1—2).
1. *Jens Harald Kocken*, født 16. September 1929.
 2. *Erik Kocken*, født 8. Juni 1931.

- g. *Aage Villemoes Pedersen*, født 4. September 1894, gift 8. Juni 1920 med *Bertha Marie Sørensen*, født 25. September 1897, Datter af Gmd. Jens Sørensen og Hustru Karen Nielsen, Assentorp, Stenmagle Sogn. Har nu Købmandsforretning i Haarlev. Der er 3 Børn (1—3).
1. *Arne*, født 16. Oktober 1920.
 2. *Verner*, født 5. Januar 1922.
 3. *Ruth*, født 4. Januar 1926.
- h. *Johannes Rasmus Olsen Pedersen*, født 4. September 1895, gift 12. Juni 1922 med *Augusta Ferdinand*, født 31. Juni 1900, Datter af Gmd. Hans Ferdinand og Hustru Petrine Christensen, „Fauringgaard“. Her mødes Familien, idet Augustas Morfader Kristen Kristensen, Karise, (se 2 B) er Fætter til Johannes' Moder. De havde i nogle Aar en Gaard i Terslev, Lille Havemarksgaard. Har siden 1925 haft „Bakkegaard“ i Nielstrup, Ulse Sogn. Der er 4 Børn (1—4).
1. *Mogens*, født 22. Maj 1923.
 2. *Poul*, født 7. Juni 1925.
 3. *Jørgen*, født 23. November 1927.
 4. *Morten*, født 1. November 1930.
- i. *Valdemar Andreas Pedersen*, født 30. November 1896, ugift. Gaardmand i Skrodsbjerg.
- k. *Ellen Agnes Elisabeth Pedersen*, født 23. Juli 1899, død 18. Juni 1921.
- l. *Kristian Richard Pedersen*, født 9. Juli 1901, gift 19. August 1927 med *Anna Cecilie Kristensen*, født 8. April 1907, Datter af Kristen Jacob Kristensen og Hustru Ane Kristine Nielsen, Glænø. De har nu „Helgenbjerggaard“ paa Glænø. Der er 3 Børn (1—3).
1. *Ellen*, født 3. November 1928.
 2. *Ingrid*, født 25. December 1929.
 3. *Henry*, 31. August 1931.
- F. *Ane Pedersen*, født 7. November 1860, gift 4. Juni 1887 med Snedker *Lars Poulsen*, født 7. April 1860, død 16. Januar 1908, Søn af Husmand Poul Pedersen og Hustru Ane Hansdatter, Boltinge pr. Ringe, Fyn. Fra 1898 var Poulsen Bestyrer af Bygningssnedkernes Svende-Aktie-



Lars Poulsen.



Ane Pedersen.

selskab i København. Byggede som Ejendom Villa „Lyshøj“, Estersvej, Hellerup. Ane Pedersen var i nogen Tid Bestyrerinde i Københavns Højskoleforening og havde, efter de at de var bleven gift, i flere Aar Pensionat i Ole Suhrsgade, har siden boet i Villa „Lyshøj“, Hellerup. Der er 3 Børn (a—c).

- a. *Sigrid Poulsen*, født 7. Marts 1888, ugift, har siden 1908 været Ekspeditrice ved Forklædeafdelingen i Magasin du Nord.
- b. *Aksel Poulsen*, født 15. Oktober 1889, gift i 1920 med *Gusta Poulsen*, født 8. Juni 1898 i Amerika. Hendes Forældre er begge født i Tyskland. Aksel Poulsen rejste til Amerika i 1905. Han rejste til en Onkel, overtog en Farm derovre i 1920, var hjemme paa Besøg i Julen 1908—09 og 1929—30. Der er 3 Børn (1—3).
 1. *Gladys*, født 13. November 1920.
 2. *Albert*, født 11. Oktober 1924.
 3. *Milrid*, født 9. Juli 1926.
- c. *Svend Poulsen*, født 28. Juni 1891, gift 15. Oktober 1915 med *Mary Lange*, født 9. Marts 1892, Datter af

Købmand Johan Lange og Hustru Johanne Marie Nielsen, Købmand i København fra 19. September 1915 til 18. Marts 1929, derefter Købmand i Vassingrød. Der er 3 Børn (1—3).

1. *Børge*, født 11. Marts 1920.
2. *Else*, født 1. Februar 1922.
3. *Helge*, født 28. Februar 1924.



Hanne Pedersen.



Lars Pedersen.

G. *Lars Pedersen*, født 24. Maj 1862, gift 18. Marts 1888 med *Hanne Sofie Rasmussen*, født 29. Juli 1857, Datter af Avlsbruger Lars Rasmussen og Hustru Grethe Olsdatter, Storehedinge Mark.

Lars Pedersen købte i 1888 en meget forsømt Gaard i Druestrup paa 32 Tdr. Land. Efter tildels at have ombygget den gamle Gaard og bygget nyt Stuehus brændte hele Gaarden i 1903. Havde i 9 Aar fra 1909—1918 Dalby Præstegaard i Forpagtning, købte i 1916 30 Tdr. Land til Gaarden af Ole Hansen, Viverup, overdrog Gaarden til Sønnen i 1923 og byggede et Hus i Byen, hvor vi har boet siden.

Lars Pedersen var meget interesseret i Andelssagen,

var i 7 Aar Formand for Mejeriet „Druebro“ fra dets Oprettelse i 1893. Formand for Dalby Brugsforening fra den blev oprettet i 1903 og til Dato. Var i 18 Aar Repræsentant for 19. Kreds i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og i nogle Aar Medlem af Bestyrelsen for Køge Andels Svineslagteri, Vurderingsformand i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger siden 1898 og Medlem af Sogneraadet i 12 Aar.

Der var 6 Børn, hvoraf de 4 døde ved Fødslen.
(a—b).



Otto Christensen, Dagny Pedersen, Rigmor og Estrid.

- a. *Dagny Pedersen*, født 9. Februar 1889, gift 8. December 1914 med *Otto Christensen*, født 27. Juli 1888, Søn af Boelsmand Jens Christensen og Hustru Ane Kathrine Andersen, Frstrup i Vendsyssel. Har fra 1914 „Nygaard“ i Jenstrup. Der er 2 Børn (1—2).
1. *Rigmor Christensen*, født 29. Februar 1916.
 2. *Estrid Christensen*, født 4. April 1918.



Bodil Midtgaard.



Knud J. Pedersen.

- b. *Knud Johannes Pedersen* født 15. Oktober 1897, gift 2. August 1923 med *Bodil Midtgaard* født 6. December 1900, Datter af Gmd. Peder Midtgaard og Hustru Julie Sonne, Nagbøl ved Lunderskov. Ejer af Nøddegaard i Druestrup fra 1923. Der er 5 Børn (1—5).
1. *Folmer Midtgaard Pedersen*, f. 31. Aug. 1924.
 2. *Lars Peter Midtgaard Pedersen*, f. 8. Febr. 1926.
 3. *Poul Midtgaard Pedersen*, f. 30. Aug. 1927.
 4. *Arne Midtgaard Pedersen*, f. 5. Marts 1929.
 5. *Gunner Midtgaard Pedersen*, f. 20. Novbr. 1930.
10. *Peder Nielsen*, døde 1. August 1863. Min Moder, *Ane Marie Jørgensen*, sad da tilbage i trange Kaar med 6 ukonfirmerede Børn og en gammel Farmoder, som hun

ogsaa skulde sørge for. Fader havde i flere Aar været svag og ikke kunnet udrette ret meget, trods det, havde han dog bygget et Par Længer op ved Gaarden og havde ogsaa faaet passet Marken godt, hvilket kan ses deraf,



Niels Jensen.



Ane Marie Jørgensdatter.

at min Moder i Aaret 1863 eller 64 modtog Præmie fra Bregentved for rene Marker og god Bedrift.

Min Moder blev gift anden Gang den 2. September 1865 med Ungkarl *Niels Jensen*, født 7. Maj 1834, død 5. December 1904, Søn af Gmd. Jens Jensen, Lystrup, men forinden havde Moder købt Gaarden til Arvefæste, ifølge Købekontrakt af 1. Juli 1865 for en Pris af 5850 Rd., hvoraf 2250 Rd. blev udbetalt, Resten 3600 Rd. blev staaende hos Grevskabet som en 1. Prioritet i Ejendommen.

Der staar ikke noget i Kontrakten om Renter, men det var vistnok saadan, at naar Enken efter en Fæster købte Gaarden, var Købesummen rentefri, saa længe hun sad i Enkestand, men da hun allerede blev gift i September samme Aar, varede den Herlighed ikke længe. Dog tror jeg nok i dette Tilfælde, at Købesummen var rentefri saalænge Farmoder levede. Hun døde den 28. Marts 1867.

Niels Jensen og Moder havde saa Gaarden til deres Død i 1904. Angaaende Niels Jensens Arbejde, da er det beskrevet andet Steds i Bogen.

Niels Jensen var en god Stedfader for os Børn, han sørgede godt for vor Opdragelse baade i aandelig og timelig Henseende. Vi blev tidligt holdt til Arbejdet, men maatte frem for alt passe vore Bøger og Skolegang, og i vor Ungdom sørgede han for at vi fik udviklet vore Evner, dels ved Ophold paa Højskoler og Landbrugsskoler, og for Pigebørnenes Vedkommende at de kom ud og lærte Husholdning og Mejeri. Og senere hjalp han os i gode Stillinger alle sammen.

Da mine Søstre i Slutningen af 70erne havde lært Mejeri, blev de taget godt i Brug derhjemme.

Niels Jensen fik indrettet et Ismejeri og drev i flere Aar stærkt paa Mejerivæsenet. Der blev især lavet megen god Ost, den saakaldte Danske Svejtseros. Niels Jensen kørte selv Osten til Køge og forhandlede den paa Torvet der.

- XI. *Inger Marie Nielsen*, født 26. Septbr. 1827, død 5. Febr. 1909, gift 17. Oktbr. 1849 med Gmd., Enkemand *Niels Nielsen*, Lystrup, født 1821, død 3. Oktbr. 1866. Forloverne ved deres Bryllup var Aftægtsmænd Niels Nielsen, Lystrup, og Gmd. Christen Nielsen, Karise. De har 7 Børn (A—G).

- A. *Maren Nielsen*, født 25. Septbr. 1850, gift 5. November 1878 med Hmd. og Musikker Niels Nielsen, L. Taarnby, født 24. Decbr. 1850, død 24. Maj 1924. 2 Børn (1—2).



Inger Marie Nielsen.

1. *Marie Nielsen*, født 11. Februar 1879, gift 5. September 1903 med *Lars P. Jørgensen*, født 18. Juni 1875. Søn af Gmd. Jens Jørgensen og Hustru Karen Marie Jørgensen af Himlingøje. De har en Datter (a).
 - a. *Karen Tusnelle Jørgensen*, født 30. November 1907, gift 12. Maj 1929 med *Marius Jensen*, født 6. Juli 1905, Søn af Gmd. Jens Jensen og Hustru Karen Marie Jensen, Hørve pr. Asnæs. En Søn (1 a).
 - 1 a. *Ib Borrevang Jensen*, født 14. Juli 1929.
 2. *Carl Nielsen*, født 17. Maj 1882, gift 25. November 1910 med *Karen Kirstine Vilhelmine Poulsen*, født 21. Januar 1890. Datter af Hmd. Hans Poulsen og Hustru Ane Kathrine Poulsen, Vibede. 4 Børn (a—d).
 - a. *Arne Nielsen*, født 21. December 1911.
 - b. *Astrid Kathrine Nielsen*, født 16. Februar 1914.
 - c. *Martha Nielsen*, født 12. Juli 1917.
 - d. *Torben Nielsen*, født 11. Januar 1926.
- B. *Peder Nielsen*, født 11. November 1853, død 20. Juni 1862.
- C. *Hans Nielsen*, født 15. December 1855, gift 21. Juni 1882 med *Ane Margrethe Hansen*, født 7. Februar 1857, død 30. Oktober 1922, Datter af Hjulmanden i Vibede og Hustru, der var Søster til Hans Nielsens Hustru i Jørslev, Margrethe Pedersen. Se Nr. 3.
- Hans Nielsen og Hustru boede i nogle Aar straks efter deres Bryllup i København, kom derefter hjem og overtog Hustruens Fødehjem i Vibede. Hans Nielsen arbejdede i mange Aar i Fakse Kalkbrud. Opholdt sig paa „De gamles Hjem“ i Fakse Ladeplads. Er nu død. 7 Børn. (1—7).
1. *Agnes Marie Nielsen*, født 7. Oktober 1882, gift 13. Juni 1908 med Portør *Jens Jensen*, Storehedinge, født 30. Juli 1882, Søn af Hmd. Jens Rasmussen, Hylleholt. De bor nu i Villa Banely, Elisabeths Vej, Storehedinge. De har 2 Børn (a—b).
 - a. *Else Julie Jensen*, født 24. Juli 1909, ugift.
 - b. *Herluf Julius Jensen*, født 13. November 1925.
 2. *Helga Juliane Nielsen*, født 26. Marts 1885, gift 19.

Juni 1910 med Landarbejder *Peder Jensen*, nu Brødkusk paa Herfølge Bageri. 2 Børn. Spørgsmaal ubesvaret.

3. *Poul Edvardt Nielsen*, født 25. August 1886, gift 26. April 1912. Hustruen døde efter ca. 3 Aars Ægteskab. De havde 2 Børn. Gift anden Gang 17. Oktober 1919. Er Mekaniker i København.

4. *Alma Kristine Nielsen*, født 25. November 1887, ugift, Husassistent i København.

5. *Emma Josefine Nielsen*, født 13. Juli 1893, gift 9. November 1919 med Elektrikker *Carl Andersen* i Haarlev, født 24. Oktober 1895. Søn af Sporvognsstyrer Rasmus Andersen, København. 2 Børn (a-b).

a. En Dreng, født 12. Maj 1923, død som spæd.

b. *Gunnar Ronnebæk Andersen*, født 18. Juli 1930.

6. *Klara Fernando Nielsen*, født 30. Juni 1895, gift 5. Oktober 1917 med Parcellist *Hans Anders Olsen*, Jørslev, født 27. Oktober 1894, Søn af Niels Olsen og Hustru Birthe Marie, Jørslev. De har et Barn:

Niels Magnus Olsen, født 4. Januar 1918.

7. *Niels Poul Andersen*, født 14. December 1899, gift i Maj 1925. De boer i Allerslev Huse ved Lejre St. Der er 2 Børn. Spørgsmaal forøvrigt ubesvaret.

D. *Lars Nielsen*, født 7. Marts 1858, død 2. April 1927, gift 2. Juli 1886 med *Ane Marie Jensen*, født 26. Marts 1863, Datter af Hmd. Jens Hansen, Ammerup. Der er 9 Børn (1-9).

Lars Nielsen blev som ganske ung Bestyrer for sin Moder, der havde Gaarden i Fæste efter sin Mand, der var død i 1866.

I Aaret 1886 overtog Lars Nielsen Gaarden og købte den til Arvefæste fra Bregentved.

Jorden var stærk Lerjord og daarlig afvandet; men Lars Nielsen tog straks fat paa Dræningsarbejdet og fik det gennemført i Løbet af faa Aar, skønt det var et vanskeligt og besværligt Arbejde, da Hovedløbene paa Steder skulde indtil 6 Alen i Jorden.

Udhusene til Gaarden er bygget i Aarene 1855—56 og er i det ydre tildels de samme endnu, men er selvfølgelig i det indre forandret flere Gange, saa de nu er tidssvarende indrettet. Stuehuset er opført i 1901 og der er tillige bygget et Par Svinehuse.

I Hjemmet var Lars Nielsen og Hustru dygtige og virksomme Mennesker. De hørte til den gamle Skole, hvor man regnede med at Dagen begyndte med Solen og endte



Ane Marie Jensen.



Lars Nielsen.

ved Solnedgang, hvilket maaske ikke altid var lige behageligt for Børnene og andre Medhjælpere.

Udadtil var Lars Nielsen ogsaa en meget virksom Mand, særlig havde Andelssagen hans Interesse. Han var saaledes som ung Medlem af Bestyrelsen for Brugsforeningen og Mejeriet og i 10 Aar dettes Formand. Han var Medlem af Sogneraadet i 18 Aar og i de 13 Aar som Formand, ligesom han i forskellige Perioder var med i Skolekommission og Menighedsraad. Var med i Bestyrelsen for Præstø Amts Sogneraadforening m. m. og i mange Aar Vurderingsmand i Østifternes Brandforsikring.

Om Lars Nielsens Hustru skriver Sønnen, Juul Nielsen, saaledes:

Om Mor kan jeg skrive, at hun var en udpræget Hjemmets Kvinde, dog ikke derfor uden anden Interesse; hun var og er endnu meget kirkelig interesseret, ligeledes har Højskolebevægelsen altid været af Interesse for hende.

Mor har, med mine Øjne set, røgtet sit Hverv som Bondekone og som Opdrager for en stor Børneflokk, paa en udmærket Maade.

1. *Ingrid Nielsen*, født 18. Marts 1888, gift 6. Juli 1912 med *Frode Sjølund*, født 21. Januar 1884, Søn af fhv. Brygger Petersen, Haarlev. Mekaniker og Bilforretning i Haarlev. De har 3 Børn (a—c).
 - a. *Henning Sjølund*, født 8. Juni 1913.
 - b. *Holger Sjølund*, født 2. Marts 1919.
 - c. *Ellinor Sjølund*, født 20. Januar 1921.
2. *Johanne Nielsen*, født 7. Juni 1882, gift 7. Marts 1913 med Stationsforstander *Børgesen* i Karise. Søn af Stationsforstander Børgesen i Tokkerup. 5 Børn (a—e).
 - a. *Mogens Børgesen*, født 20. Februar 1914.
 - b. *Bente Børgesen*, født 19. April 1916.
 - c. *Kristian Børgesen*, født 18. August 1921.
 - d. *Karsten Børgesen*, født 3. Juni 1923.
 - e. *Ulla Børgesen*, født 20. April 1925.
3. *Kristian Nielsen*, født 17. November 1890, gift 12. Oktober 1919 med *Johanne Hansen*, Datter af Gmd. Niels Peder Hansen, Aggerup. Snedker i Køge. 3 Børn (a—c).
 - a. *Bodil Nielsen*, født 16. Januar 1920.
 - b. *Inge Nielsen*, født 11. Marts 1921.
 - c. *Else Nielsen*, født 22. December 1924.
4. *Niels Nielsen*, født 19. April 1893, ugift. Chauffør i København.
5. *Jens Juul Nielsen*, født 29. December 1895, gift 23. August 1922 med *Asta Olsen*, født 1. December 1898, Datter af Gmd. Anders Chr. Olsen, Valløby. De har Fødegaarden i Lystrup. Et Barn:

Alice Juul Nielsen, født 22. December 1924.

6. *Carl Nielsen*, født 18. Maj 1898, ugift.
 7. *Frederik Nielsen*, født 24. Februar 1900, gift 24. April 1923 med *Minna Nielsen*, født 25. August 1902. Datter af Vognstyrer Nielsen, København. Er Snedker i København. Ingen Børn.
 8. *Aage Nielsen*, født 17. Oktober 1903, ugift. Kasserer i Køge Landbobank.
 9. *Marie Nielsen*, født 25. Marts 1905, gift 15. Juli 1926 med Lærer *P. Jakobsen*, Lolland, født 26. Marts 1890, Søn af N. Jakobsen, Femø. 2 Børn (a—b).
 - a. *Tormod Jacobsen*, født 20. April 1927.
 - b. *Gunvor Jacobsen*, født 13. April 1929.
- E. *Anders Nielsen*, født 11. Maj 1860, død 23. November 1860.
- F. *Ane Nielsen*, født 6. September 1861, gift 12. Januar 1884 med Stationsforstander *Ejler Edv. Rasmussen*, Haarlev, død 7. September 1884. De havde en Datter:
Ingrid Rasmussen, født 21. Januar 1884, død 17. April 1885.
- Ane Nielsen er gift anden Gang 13. April 1891 med Murer *Frants Vilh. Christensen*, Skallerup (nu Vordingborg), der er født i Vesteregesborg. De har 5 Børn (1—5).
1. *Johannes Christensen*, født 29. Januar 1892, gift i Januar 1919 med *Ella Rasmussen*, Datter af Parcellist P. Rasmussen. Maler i Vordingborg. De har et Barn:
Ingrid Christensen, født 18. Maj 1919.
 2. *Valborg Christensen*, født 15. August 1893, ugift. Styrer Hus for sin Fader.
 3. *Frants Vilhelm Christensen*, Portør ved Statsbanerne, født 22. April 1896, gift 8. Juli 1923 med *Tilde Sørensens*, Datter af Skomager Sørensens, Vejle. De har 2 Børn (a—b).
 - a. *Alise Christensen*, født 25. Maj 1924.
 - b. *Børge Christensen*, født 18. Oktober 1926.
 4. *Inger Sofie Raij Christensen*, født 30. Maj 1902, ugift. Er Husbestyrerinde.

5. *Hans Ingemann Raij Christensen*, født 30. Maj 1902, gift 28. Marts 1930 med *Margrethe Hansen*, Datter af Gmd. J. P. Hansen, Ladby Mark. Er Skræddermester i Fuglebjerg.
- G. *Marie Nielsen*, født 4. Juni 1866, døbt i Kirken den 3. August samme Aar, ugift. Distriktsjordemoder i Vester-egesborg pr. Lou. Har nu taget sin Afsked og bor i Haarlev.
- XII. *Anders Nielsen*, født 30. Marts 1833, hjemmedøbt 8. April, død 17. April samme Aar.
- XIII. En Pige. Der skal være født 13 Børn, men det har ikke været muligt at finde hende i Kirkebøgerne.

Efter at foranstaaende er gaaet i Trykken, har jeg faaet nogle paalidelige Oplysninger om Carlsen-Slægten og samtidig faaet konstateret, at Gaarden i Alslev først er kommen i Slægtens Besiddelse omkring 1750, eller maaske lidt senere.

Side 5 forneden er omtalt Carl Nielsen født 1759 og som fæstede Gaard i Alslev 1787, døde 1808.

Hans Fader, Niels Carlsen, er født i Ingelstrup, Sædder Sogn, 1722 eller 1717, død 1795. I en Skifteforretning fra 1754 findes han opført som Gaardmand i Alslev paa Tryggevælde Gods. Hans Hustru hed Ane Christensdatter. Her fremkommer det Spørgsmaal: Er Han blevet giftet ind i Gaarden? Ane Christensdatter kunde jo godt være en Datter eller muligvis Enke fra Gaarden. Det Spørgsmaal har jeg ikke haft Lejlighed til at faa undersøgt. De er altsaa de første af Slægten, der har haft Gaarden i Alslev fra først i 50erne og til 1787. De var derefter Aftægtsfolk hos Carl Nielsen til deres Død.

Niels Carlsens Forældre var Gmd. Carl Nielsen og Hustru Maren Haagensdatter i Ingelstrup. Carl Nielsen er død 1754 og det er en Skifteforretning efter hans Død, der har ført til Løsning af Spørgsmaalet om, hvem der har haft Gaarden i Alslev før 1787. Jeg har hidindtil haft mine Formodninger, men noget bestemt har jeg ikke kunnet finde.

Det er Frk. Henriksen, Nylandsvej 6, København, der med meget Besvær og ved Gennembladning af mange store Protokoller og Kirkebøger og saa tilsidst, maaske nærmest ved en Tilfældighed, har fundet en Skifteforretning fra 1754, der giver de fornødne Oplysninger. Frk. Henriksen har forøvrigt ved en anden Lejlighed været mig behjælpelig med at finde nogle Navne, hvorfor jeg herved bringer hende min bedste Tak for beredvilligt Arbejde.

I førnævnte Skifteforretning fra 1754, efter Carl Nielsen, Ingelstrup, er Niels Carlsen som den ældste af de 6 Søskende opført som Gaardmand i Alslev (de øvrige 5 Søskende var paa det

Tidspunkt ugifte?). Det kunde være fristende at medtage hele Skifteforretningen, men da der allerede er optaget 2 Skifter, bliver det kedelige Gentagelser, dog viser denne Skifteforretning et endnu tarveligere Indbo, der er saa lidt, og set med nutids Øjne er det helt uforstaaeligt, at de har kunnet hjælpe sig med saa lidt til en vel nok ret stor Bondegaard, hvortil der hørte 18 Beester (Heste), men kun 4 Køer, 8 Faaer, 2 Galte 2 Aar, 6 Fjor Svin og 8 Sommergrise, 7 Høns og en Hane. Hele Boet beløb sig efter Vurdering til 131 Rd. 2 Mk. 10 Sk.

Paa Gældssiden var alene til Herskabet saa store Mangler paa Besætning og Bygninger, at det sammen med Omkostningerne blev til 140 Rd. 2 Mk. 6 Sk., eller et Underskud paa 8 Rd. 5 Mk. 12 Sk., saa der blev intet til Deling mellem Arvingerne, men en Søn, Arvid Carlsen, overtog Gaarden efter Faderen og gik ind paa Faderens Forpligtelser efter Beskrivelse og Vurdering. Det har sikkert ikke været nogen let Opgave, da Bygningerne var meget forfaldne. Jeg kan ikke modstaa den Fristelse at medtage Opførelsen ordret efter Skiftet.

Boets Gield og Besværing anmeldt at være følgende:

1 Det højgrevelige Herskabs Prætentioner:		
1 Besætning: 2 Reyse Hester a 12 Rd.	24 Rd.	
6 Ploug Beester 6 " 4 Mk.....	40 "	
1 beslagen Vogn	16 "	
Ploug og Harve	4 "	
		84 Rd.

2 Gaardfald: var af de tvende Vurderingsmænd ansat at være følgende: Stuelængen, som er 9

Fag, mangler 6 Tylter Bredder til Loft og Døre

5 Al. lang a Tylt 2 Rd.....	12 Rd.	
4 Bielker a 3 Mk.....	2 "	
2 Al. Lejder (?)	2 "	3 Mk.
1 Læst Halm er paa Stedet		
2 Spærrer	2 "	
3 Tylter Lægter	1 "	3 "
Den vestre Længde 7 Fag mangler		
1 Leide 5 Al.....	3 "	
1 Sparre	1 "	

At overføre... 19 Rd. 0 Mk.

Overført... 19 Rd. 0 M.

Den nordre Længde 13 Fag mangler			
14 Stolper	4	"	4 "
16 Løst Holter	4	"	
54 Al. Leider	3	"	
2 Spærrer			2 " 8 Sk.
8 Tylter Lægter	4	"	
1 Bjælke			4 "
Den ostne Længde 5 Fag mangler			
12 Stolper	4	"	
12 Løsbolter	2	"	3 "
16 Al. Leider	1	"	3 "
6 Bjelker	3	"	
12 Spærrer 6 Tylter Lægter	5	"	
1 Tylt Bræder	1	"	1 "
			52 Rd. 5 M. 8 Sk.

Omkostninger... 3 Rd. 2 Mk. 6 Sk.

Boens Besvær til... 140 Rd. 2 M. 6 Sk.

Naar man ser alle disse Mangler, maa man spørge: Hvad er der egentlig tilbage af Gaarden?



Efterskrift.

Ved at arbejde med Slægtens Historie har jeg fundet, at den fra gammel Tid stammer fra en god solid Bondeslægt, og har holdt sig som Bondeslægt igennem mange Aar. Fra ældre Tid er det kun ganske enkelte af Slægten, der er kommet uden for Bondestanden. De fleste har levet som Gaardmænd, enkelte som Husmænd. Af de yngre Slægter er der selvfølgelig mange, der søger deres Erhverv uden for Bondestanden, men det er vel en Følge af Tidernes Forandring.

Naar jeg har medtaget Skifteforretning af 1808 og 1831 og Fæstebrev af 1832, er det, fordi jeg tænker, det kan interessere den yngre Slægt at se, under hvilke Forhold vore Fædre har levet for blot 100 Aar siden, da disse Dokumenter, læst med Eftertanke, giver Oplysninger om mange Ting.

Til Slut en Tak til alle, der har bidraget med Oplysninger om Slægten. En særlig Tak til Pastor Boesen, Karise, for Gæstfrihed og Hjælp ved Eftersyn af Kirkebøgerne.

Lars Pedersen.

