



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# HEIDE=SLÆGTEN

FRA HOLSTEN

GENNEM MERE END 300 ÅR

VED  
ELISABETH HEIDE GREGERSEN  
SKIVE

# HEIDE=SLÆGTEN

FRA HOLSTEN

GENNEM MERE END 300 ÅR

*Peter Rudolph Heide*



Peter Rudolph Heides segl  
ca. 1820

VED  
ELISABETH HEIDE GREGERSEN  
SKIVE

## FORORD

I en fremskridtstid som den, vi nu oplever, hvor man stadig beskæftiger sig med, hvad videnskaben i fremtiden sætter mennesket i stand til at udrette og opleve: såsom månerejse m. m., føler man ofte lyst til »at stoppe op« og give sig tid til »at se tilbage« – prøve at leve med i, hvad vor slægt gennem generationer før os har oplevet – hvilken levevis de har haft, og hvilke forhåbninger de har haft til fremtiden.

En del af os har antagelig ikke kendt vore bedsteforældre, men har gennem vore forældre fået berettet om deres liv og virke. Færre endnu af os har kendt vore oldeforældre, men vi har dannet os et billede af dem på grundlag af, hvad de ældste i slægten har kunnet berette. – Derpå opstår helt naturligt lysten til at vide, hvem forældrene til vore oldeforældre var, og denne lyst til at skaffe viden om Heide-slægten er grunden til, at denne slægtsoversigt er blevet til – og jeg håber, der ad åre vil være et andet medlem af Heide-slægten, der vil have interesse i videreførelsen af den.

Slægtsbevidstheden er fortrinsvis knyttet til det navn, man bærer, mens slægtsfølelsen er betinget af kærlighed til det hjem, hvorfra man er udgået og har modtaget påvirkning og livssyn, som gennem generationer er givet videre fra slægt til slægt.

Skive i januar 1965.

*Elisabeth Heide Gregersen*

Tilegnet mindet om mor:  
Hedevig Gregersen født Heide og  
min afdøde bror:  
Olaf Heide Gregersen.

# *Slægtsregister*

*1. hovedlinie:*



A. Morten v. d. Heide  
født 1623



A. Simon v. d. Heide  
født 1667



---

B5. Andreas Heide  
født 1723

---

C6. Stephen Hansen  
født 1755

C7. Peter Rudolph  
født 1758

C8. Ludvig  
født 1758

C9. dødfødt dreng

C10. Povel Winding  
født 1761

C11. dødfødt dreng



---

D5. Carl Frederik  
født 1796

D6. Carl Frederik  
født 1797

---

E5. Thomas  
født 1830

E6. Jens Christian  
født 1833

E7. Ane Helene  
født 1836  
gift Windfeld

---

F5. Diderik Roed Müller  
født 1862

F6. Margrethe  
født 1864  
ugift

F7. Peter Rudolph  
født 1866

F8. Schack  
født 1869

F9. Hedevig  
født 1870  
gift Gregersen

*Morten von der Heide*, født 1623, død 5. juni 1708, gift med Margrethe Grundberg, begravet 9. december 1669.

I første halvdel af 1600'erne drog en mand af de stridige, selvhævdende ditmarskere til Danmark og satte bo i Danmarks hovedstad; han hed Morten von der Heide og blev stamfader til de nedenfor skildrede slægtslinier. Morten Heide var én efter hine tider ret velhavende mand af det 17. århundredes borgerskab, utvivlsomt havde han også gennem sit første ægteskab fået rådighed over en del penge, men inden han nåede til vejs ende, var hans fordums velstand svundet ind til næsten intet. Svenskekrigen 1658–60 og de dårlige tider herefter synes at være grunden hertil.

I 1661 vides han at have cjet en købmandsgård takseret til 400 rdl. på Købmagergade og omkring ved denne tid indgik han ægteskab med Margrethe Grundberg, en datter af hofskomager Simon Grundberg, der ligeledes tilhørte St. Petri tyske menighed. Grundberg var uden tvivl en driftig mand, der forstod at samle på denne verdens gods og guld. Den 9. april 1641 læses: »Simon Grundberg fick en platz liggendes på hjørnet udi S. Sophiæ gade och til Printzens gade 24 allen, liggendes udi Dronnings gade nest op til Rasmus Clausen og nest op til Claus Bachs platz udi Printzens gade«.

Morten Heides hustru blev begravet i St. Petri kirkes kapel 9. december 1669; »alte Glocken, die grossen glocken« ringede over hende.

Den 24. februar 1671 fik Morten Heide kgl. bevilling til at blive viet i huset uden trolovelse og lysning til Maren Isachsdatter Rosa født 1653, og 27. marts 1671 foretoges vielsen. I denne anledning blev det økonomiske forhold afgjort til Margrethe Grundbergs ældste søn Simon. Der tilfaldt ham i mødrende arv 240 rdl., som blev indsat i overformynderiet. Hans bedstefar, Simon Grundberg, var formynder for ham. Kort efter døde imidlertid skomager Grundberg, hvorved Simon Heides kapital steg med 306 rdl., 11 sk., så denne i alt var 546 rdl., 11 sk. – Skønt der i dette ægteskab var 2 børn til, nemlig Jochum og Regine, omtales disse slet ikke i nogen af de nævnte arvesager, og i det mindste for Jochums vedkommende tyder alt også på, at han aldrig har haft penge at råde over. Om Regines forhold kendes intet.

I 1689 var det gået en del tilbage for Morten Heide. Han havde opslået sit paulun som eddikebrygger i Studiestræde, matr. nr. 110, takseret til 75 rdl.



Her boede han til sin død. Eddikebryggeriet har dog næppe givet ham tilstrækkeligt at leve af. I sine sidste år var han tillige beskikkelsesmand (stævningsmand).

»Den 11. juni 1708 begravedes Morten Heide 85 år gammel. Beskikkelsesmand fra Studiestræde, i 2. afd. om aftenen. Jorden og klocheren til kirken 5 rdl. under en ligsten ved porten«. Antagelig kort efter at Morten var blevet anbragt under sin ligsten ved porten, begyndte hans børn at kræve boet opgjort, endskønt de vel måtte vide, at fædrearven ikke ville gøre dem velhavende, men små smuler er også brød, og ingen af dem havde råd til at lade den ringeste skorpe gå fra sig. Endelig i 1711 måtte enken skride til opgørelsens bitre time. Den 25. juni 1711 blev huset, som hun nominent ejede, takseret og ansloges til 653 rdl. og 2 mark; derefter kom turen til bohavet. Dette var ikke flot, men der var ét og andet imellem, som engang i fordums tider havde været noget værd; nu var det jo gammelt og forslidt – der var en del kobber- og messingsager, 6 vintergardiner med 3 kapper, en mængde sengetøj, duge og andet lignende, »50 bøger af forskellig slags« samt 10 tdr. eddike à 2 rigsdaler. Alt i alt gør boet indtryk af at være fra »godtfolk, for hvem det er gået noget tilbage«. Aktiverne kom i det hele op på 781 rigsdaler og 2 mark, men så kom passiverne. Dr. Hans Leths enke, som også havde turneret andre af familien, stod med en obligation af 8. juni 1695 på 666 rdl., 4 mark, herpå var et års rente, nemlig 33 rdl., 2 mark, lig 700 rdl. Dernæst kom sønnen Jochum med en fordring på 100 rdl., som den gamle havde lånt af ham, og endelig havde Anna Christensdatter for nogle år siden begået den store letsindighed at deponere 33 rdl. og 2 mark hos ægteparret Heide. De skulle engang bruges til at bringe hende anstændigt i jorden for. Hermed løb passiverne op til 833 rdl. og 2 mark: altså et underskud på 52 rdl. Enken lovede at ville betale alle disse fordringer tid efter anden, blot hun fik lov at beholde hus og bohave, og da udsigterne var som de var, forment såvel kreditorer som arvinger, at denne ordning måske var den fordelagtigste, og med dette magre resultat gik hver til sit.

Den 9. marts 1725 blev Morten von der Heides enke, Maren Isachsdatter Rosa, 72 år gammel begravet fra Store Fiolstræde, begravet »Østen på kirkegårdens syndre og åbne plads, under egne ligstener til 12 slet. Død af alder. Jorden, formedelst slet tilstand, for 2 sletdaler«. Om hun i levende live nåede at opfylde sit løfte fra 17. januar er næppe rimeligt, men »den, som dør, betaler al sin gæld«.

Af 1. ægteskab 2 børn (A1 -2).

A1. *Simon Heide*, født 1667, konstabel, senere skomager i Nyborg, viet 21. september 1712 i Nyborg til Zidtzal Andersdatter, født ca. 1690, begravet 14. juni 1763 »på øverste platz og ringet med 4 klokker«.

Om Simon Heide fortæller hans søn, pastor Rudolph Heide, i sit vita: »År 1719 den 23. december blev jeg født i Nyborg af min moder Cecilie,

datter af Andreas Slagter, hendes mand, min fader Simon von der Heide, der var født i København som søn af en købmand, gjorde krigstjeneste under den kongelige fane – sub vexillo militavit Regio – og håbede med tiden at nå op til en højere stilling, men tvungen af sygdom, som med visse mellemrum kom igen, måtte han tage sin afsked og blev nu optaget i borgerskabet i Nyborg«.

5 børn (B1 – 5).

## *B2. og B5. er stamfædre til de to hovedlinier af Heide-slægten*

B1. Cathrine Margrethe, døbt 20. august 1713 i Nyborg. Den 15. april 1755 »viedes i huset Abraham Liebe, bogbinder og Cathrine Margrethe Heide, hos hr. dr. og professor Holm, ved 5 slet«. Abraham Liebe, der 1752 havde boet i Springgaden og på dette tidspunkt boede i St. Strandstræde, var enkemand med 2 børn, nemlig Maria Elisabeth, døbt 2. januar 1753, og Anna Margrethe, døbt 7. juni 1754, død og begravet 13. april 1764. Hans første hustru, Birgitte Nielsdatter, døde 28 år gammel og blev begravet 15. juni 1754 (skifte 8. november s. a.), Cathrine Margrethes ægteskab med bogbinder Liebe blev ikke af lang varighed. Allerede den 1. september 1760 blev han begravet, 36 år gammel. De boede til leje hos jøden Levin Abraham i Antoniestræde. Formentlig har Liebe haft tyskeren Johan Carl Heidner som svend på sit værksted, thi 28. august 1761 løste denne borgerskab som bogbinder i København, og den 28. september 1761 ses han at have indbetalt 4 rdl. for vielse i Nikolaj sogn, nemlig med Liebes enke. Cathrine Margrethes ægteskaber var begge barnløse. Hun døde 30. september 1799, 86 år gammel af alderdom i Store Grønnegade og blev begravet på Nikolaj kirkegård.

### *1. hovedlinie:*

B2. *Marthinus Heide*, født 28. juli 1715 i Nyborg, gift 15. juli 1746 til jomfru Margrethe Winding, født 1721.

Marthinus Heide blev begravet 20. september 1764 i Værløse kirke (der skal være en gravsten over ham i kirken).

Han blev student fra Nyborg og cand. theol. med non contemvendus 20. oktober 1743. Ved kongelig reskript fik han tilladelse til at forestå degneembede.

Marthinus ses at have passet sit embede tilfredsstillende. Ved visitatserne får han følgende skudsmål: »roses p. a. 1748, item 1749, upåklagelig 1750, skickelig og flittig 1751, upåklagelig 1752, skickelig og flittig 1756«.

Få måneder efter at have fået »brød« i Værløse under kirkebogen følgende: »fredagen den 15/7 1746 blev hæderlig og vellærde Marthinus

Heide uden foregående trolovelse og tillysning af prædikestolen copuleret og ægteviet til jomfru Johanne Margrethe Winding efter kongens brev tilladelse af 5. juli 1746«.

Degneholdet i Værløse udmærkede sig ingenlunde ved sin fedme, dets visse og uvisse indkomster beløb sig således for året 1749 til ca. 80 rdl., og da familien næsten hvert år øgedes med et nyt medlem, hvoraf dog største parten viste sig ikke at være levedygtige, var det intet under, at Marthinus ivrig stræbte at formere sine aktiver. Han søgte flere embeder med udsigt til større indkomst, men var der tale om flere ansøgere, blev den Værløse-degn ikke sat frem i første plan. Alle hans bestræbelser løb ud i sandet. Han slap aldrig – end ikke i døden – bort fra Værløse.

Torsdagen, den 20. sept. 1764, blev degnen »hæderlige og vellærde« Marthinus Heide begravet i Værløse kirke. En måneds tid efter, nemlig den 15. oktober 1764 blev der holdt skifte i degneboligen.

Af værelser havde familien: dagligstue, sengekammer, storstue, sovekammer og køkken. Bohavet var højst blandet, største parten havde ikke tilhørt hjemmet fra Marthinus Heide og Johannes bryllupsfærds tid, men var kommet til andetsteds fra, hvor det havde en lang og tro tjeneste bag sig. Mellem de forskelligartede ting fandtes et tebord med voksduk, 4 højryggede ruslædersstole, 1 spejl i sort ramme, en mængde husgeråd af kobber, messing og tin, en parykblok, 2 urtepotter af træ, 2 do. af sten, 5 skilderier med glas, 1 ridesaddel med grønt plys, 16 stk. og 3 bundter bøger, langt overvejende teologiske og opbyggelseslitteratur og andet mere.

Ved embedets overdragelse til eftermanden måtte denne betale enken 100 rdl. for degneboligen, ligeledes solgtes ganske naturligt husets skodder og paneler til ham. Boets indtægt var: boligen 100 rdl., auktionen over bohavet m. m. 135 rdl., 3 mark, 15 sk., i alt 242 rdl., 3 mark, 15 sk. Udgifterne var: generalkrigscommissarius Stephan Hansen, som åbenbart var familiens hjælper i nøden og efter hvem følgelig et af Marthinus' børn måtte opkaldes (nr. 6), stod med et tilgodehavende af 50 rdl., diverse andre poster kom til, hvorved passiverne i alt beløb sig til 148 rdl., 3 mark, 4 sk.

Hvor underligt det end lyder, havde Marthinus altså gjort det kunststykke at sidde i et lille degneembede på ca. 80 rdl. årlig, blive fader til 11 børn, dø i en alder af 49 år og alligevel få sit bo til at udvise et overskud af 94 rdl., 11 sk. – Men enken var tilbage uden nævneværdig indtægt, men med 5 børn, nemlig Simon, der var 17 år gammel og gik i Vor Frue skoles 6. lektie, Peter Rudolph, der var 8 år og siden blev præst, samt 3 piger, henholdsvis på 16, 13 og 11 år. Som formynder for disse mødte deres onkel, bogbinder Johan Carl Heidner af København, og da enken havde fået halvdelen af boet, blev der til hver af drengene 13 rdl., 2 mark, 11 sk., og til hver af pigerne 6 rdl., 4 mark, 5½ sk., som de alle siden fik udbetalt.

1779 døde degneenken Johanne Margrethe Heide i en alder af 58 år, den 6. Trinitatis blev hun »begraven med tale ved graven og klokkernes ringning«.

Således endte disse 2 mennesker, hæderligt og stabilt, som de havde levet deres liv.

10 børn (C1 – 10).

- C1. *Christine Lorentze*, født 1745, død december 1785, gift med Jens Jørgen Breum, født 8. juni 1760 i København. Den 11. juni 1783 udnævntes han til dansk skoleholder i Vor Frelses menighed på Christianshavn for at lære og undervise ungdommen.

Efter Christine Lorentzes død blev det vistnok meget småt for Jens Breum. Hans 2 børn blev sat i pleje. 1788 haves følgende: »Til skoleholder Breums tvende børn overleveres til deres brug følgende gamle klæder« (her nævnes en del beklædningsgenstande), »siden disse umyndige er i fremmede hænder udbad jeg mig vedkommendes påtegning, at disse klæder må blive anvendt til deres nytte og gavn.

København, den 12. sept. 1788

Paludan«.

I slutningen af 1780'erne var Jens Breum kommet til Braade, idet han den 21. februar 1790 blev viet til degneenken Kirsten Hansdatter i Egebjerg; med hende fik han embedet som kirkesanger og skoleholder smst. Han døde 10. juni, blev begravet 15. juni 1804 i Egebjerg.

2 børn (D1 – 2).

D1. Marthinus Vilhelm Breum, døbt 27. maj 1783 i Skamstrup.

D2. Johanne Margrethe Breum, døbt 9. marts 1785 på Christianshavn, gift med Simon Severin Heide (hendes mors bror).

- C2. *Simon Severin Heide*, døbt 26. maj 1747 i Værløse, død 1. februar 1824, skoleholder i Stenmagle, degn i Skamstrup 1781, gift 3 gange: 1. gang viet til Cathrine Høvinghoff, født 9. april 1734, død 21. juni 1806. 2. gang viet 11. november 1806 til Dorthea Barbara Douw, død 22. august 1810. 3. gang viet 28. oktober 1810 til sin søsterdatter Johanne Margrethe Breum, født 1785, død 1835.

Børn i 1. ægteskab:

D1. Johanne Marie, døbt 7. december 1777 i Stenmagle, begravet 10. august 1788 i Skamstrup.

Børn i 2. ægteskab:

Ingen børn.

Børn i 3. ægteskab:

D2-3.Tvillinger: Christine Lorentze, født 14. februar 1811, død 5. oktober 1811. – Marthinus, født 14. februar 1811, død 20. december 1811.

Simon Severin Heides økonomiske forhold var ikke – som det fremgår af omtalen af hans svoger Simon Colding – i den allerbedste orden. Indtægterne var små. Den 1. februar 1824 døde studiosis Simon Severin Heide, sogne­degn for Skamstrup og Frydendal menigheder, 77 år gammel, begravet den 9. februar. Smukt står hans eftermæle indført i kirkebogen; i tilslutning hertil: »En agtværdig og korrekt mand, meget elsket af menigheden og præsten«. Hans enke fik bevilling til at sidde i uskiftet bo, hun flyttede til Syvendekøb, hvor hun i en alder af 50 år døde, som det påstås af sorte kopper, død 5. marts 1835, begravet 10. marts 1835. Skiftet viser, at aktiverne var 87 rdl., 22 sk. og passiverne 79 rdl., 8 sk.; om ikke overskuddet var stort, må det dog siges, at boet var solvent.

Simon Severin Heide blev student i København 1769 og phil. baccal­aureus. Blev skoleholder i Stenmagle og ægtede den 28. oktober 1774 jomfru Cathrine Høvinghoff, døbt 17. april 1734 i København, datter af kgl. sølvpop Johan Høvinghoff. Den 5. september 1781 aflagde han degne­eden for biskop Harboe i anledning af sin kaldelse til degne- og skole­holderembedet i Skamstrup og Frydendal. Dette embede var ikke stort, og Simon Severin havde derfor sine øjne åbne for noget bedre.

I 1791 havde han sporet muligheden for at få degnekaldet i Taarnby på Amager, i hvilken anledning han sikrede sig nogle anbefalinger, som kaster ganske interessante strejflys over hans åndelige habitus og hele virksomhed. Anbefalingerne lyder som følger:

Bemeldte Monsieur Heide har begjæret af mig, at jeg ville ledsage hans underdanigste ansøgning med min Recommendation, da han er overbevist om, at jeg ikke kan eller vil nægte ham samme i anledning af mit nøje kendskab med ham i den tid, da jeg selv var præst i Skamstrup. Da jeg nu ikke kan vide, hvorvidt mit vidnesbyrd kan gjælde til Supplikantens fordel, så tør jeg dog ikke nægte ham en billig begjæring, da jeg hellig kan bevidne, at jeg ikke har eller kender nogen ven, hvis Væl kunne være mig ønskeligere end hans. Vi har begge i 8 fulde år levet som brødre tilsammen, stedse udmærkede han sig ved nidkærhed og årvågenhed i sine embeder både i kirken og i skolen, man sporede hos ham overalt lyst og duelighed til begge dele, og hans særdeles ordentlige og anstændige levned gerådte ham til megen ros og forvoldte, at han er agtet og æret blandt alle, endog blandt sine overmænd. Hans levebrød er så ringe, jeg forundrer mig altså ikke over, at han ønsker en forflyttelse, for derved at få lejlighed til at forbedre sine vilkår. Jeg tør kræve Gud til vidne, at ej et ord her er anført til hans ros, uden det som sandhed medfører, måtte jeg dog være så heldig herved at kunne bidrage til hans ønskers opfyldelse, hvilket lige så højt ville glæde mig, som om en stor lykke mig selv vederfares.

Faxe, den 6. okt. 1791

F. Heiberg — sognepræst for Faxe menighed.

Simon Severin Heide søgte flere embeder og vedlagde pæne anbefalinger, men desformedelst en sag skal ses fra mere end én side, bør man stifte bekendtskab med nedenstående brev fra Simon Severins kautionist:

Til velbyrdige hr. cancelliråd Strøm, boende i Store Kannikestræde nr. 46, København.

Kundby, den 8. juni 1819.

Du erindres vel kæreste ven, at den gamle degn Heide fik lov at sætte i enkekassen for sin unge kone, som han i året 1816 tog til sin forlystelse og på hvilken han ganske regelmæssig årlig fabrikerer et barn. Ikke for det sidste, men for det første, indskud i enkekassen, er jeg kautionist og selvskyldner og ønsker inderlig gerne at komme ud af det væsen i denne termin, hvortil jeg beder om din broderlige hjælp og bistand. Heides obligation er af 11. decbr. 1816 af 6 marts 1817 og lyder på 133 rdl. og 2 sk. sølv værdi, som var den gang 250 r. navns værdi, derpå afbetale jeg 11. decbr. 1817 50 r. og 11. juni 1818 50 r., tilsammen 100 r. N. V. som udgør 53 r. 2 sk. S. V. altså rester 80 r. S. V. endnu. Disse kunne jeg nemt afbetale ved 1: Quittering for Kundbye Hospitals renter 41 r. 84 sk. 2: ved contant at tilstille dig 38 r. 12 sk. Hvad renterne angår, da var de allerede sendt til amtsprovsten som den 5. juni indkrævede landmodepenge for at få dem i tide!! Sat sapiente! og der har Schonning anført dem således: renter af 100 r. 4 sk. og af 80 for  $\frac{1}{2}$  år 2 r. tilsammen 6 r. Så der får du dem og kan derfor sikkert ekstrudere mig obligationen betalt til 11. juni d.a. med påfølgende renter.

Nu vil jeg lade min søn på Walkendorfs Collegium høre op til dig på fredag, og dermed mit forslag finder dit gunstige bifald, da kan han bringe dig på contoiret Quittering og penge, hvad dag du befaler og få Heides obligation quitteret tilbage med sig.

Simon Severin Heide benævnes »litteratus«, men det vides ikke, at han har begået noget litterært; hans navn findes ikke opført i noget forfatterleksikon, og trykte gravvers eller lignende kendes heller ikke fra hans hånd, men måske har han været egnens lejlighedsdigter uden at nogen af hans produkter er blevet foreviget ved bogtrykkunstens hjælp.

Ihvorvel Simon Severin søgte flere embeder, og næppe skønnere ord lader sig sige om nogen sognedegn, slap Simon Severin aldrig fra Skamstrup. Men på højere steder sporedes anerkendelse af hans virksomhed, thi ved visitatsen i Skamstrup skole den 25. september 1803 skriver biskop Nicolaj Edinger Balle: »de børn, som havde været flittige svarede af Lærebog og Catekismus med forstand og skikkelig færdighed. Men en hob havde været forsømmelige og vidste intet. Boglæsning gik vel an for nogle – men de fleste bør deri mere øves. Nogle drenge lærte at skrive. Degnen Heide, som tillige er skoleholder, giver god undervisning og er duelig, men en noget sagtferdig mand. Degnens md. Heide synger godt og katekiserer meget vel. Ungdommen viste almindelig god kundskab, og en del svarede til megen fornøjelse efter Lærebog og Catekismus. Man vidste adskilligt af den bibelske historie. Der svaredes, at intet var at klage. Embedsbolig fandtes i orden. Præstegården i god stand. Kirken er smuk«.

Som det vil ses af nedenstående, var Simon Severin Heide gift 3 gange:

Fredagen den 27. juni 1806 blev min eiegode kone Cathrine fød Hövinghoff begravet, født den 9. april 1734 og død den 21. juni.

Simon Severin Heide  
Sognedegn.

N.B. Denne kone var jeg gift med i næsten 32 år.

Og i adresseaviscn skrev han den 21. juni:

At det har behaget Gud i dag at kalde til evigheden min gode og retskafne kone Cathrine Heide født Hövinghoff efter et næsten 32 års kjærligt ægteskab, det må jeg herved med inderlig vemodighed bekientgøre slægt og venner.

Skamstrup, den 21. juni 1806.

S. S. Heide.

Men til alt held var degnen i Jyderup, Johan Hugo Rhur (døbt 11. maj 1753 i Slagelse), afgang ved døden omtrent samtidig, nemlig den 10. april 1806 og havde efterladt sig en enke, Dorthea Barbara Douw, som tilmed kun var ca. 40 år gammel. Intet var da naturligere, end at Simon Severin Heide og Dorthea lod sig smede sammen i hymens lænker, hvilket også ret hurtigt skete, nemlig med kgl. allernådigst bevilling til at vies i huset uden lysning fra prædikestolen. Bevillingen var dateret 10. november 1806, og dagen efter holdtes brylluppet. Præsterne O. Nissen i Jyderup og A. L. Schønning i Skamstrup garanterede for, at alt var i den skønneste orden. Kun i fire år varede denne lykke, herom læses nemlig i kirkebogen:

Onsdagen den 22. aug. 1810 blev jeg atter ved døden berøvet en kær og elsket kone Dorthea Barbara, fød Douw, som den 23. aug. blev begravet 44 år, 4 måneder og 14 dage gammel, som på sygelejet havde udstået grusomme smerter i 1 år, 7 måneder og 22 dage.

Simon Severin Heide  
Sognedegn.

Simon Severin var nu nået til en alder af 63 år, men gav ikke tabt af den grund. I sin enlige stand tog han sin søsterdatter Johanne Margrethe Breum i huset, og hende tyktes han så vel om, at han den 28. oktober 1810, den 19. søndag efter Trinitatis, lod sig vie til hende umiddelbart efter kirketjenesten. Hun var i den håbefulde alder af 23 år og havde efter alle solemærker at dø: et langt liv for sig. Intet under derfor, at da Simon Severin blev op ad de 70, ønskede han at sikre sin efterlevende. Af den årsag skrev han som følger til biskop Münter:

Som forhenværende interessant af den gejstlige enkecase for min 1810 22. aug. afdøde hustru Dorothea Barbara Douw ansøger jeg underdanigst at mig måtte tillades at indsætte for min nuværende hustru Johanne Margrethe Breum den summa 200 rdl. sølv værdi, til pensions-ydelse dersom hun skulle overleve mig. For kapitalen, hvorpå jeg

snarlig ønsker at måtte afdrage 1/6 part i 6 år, tilbyder jeg obligation under sognepresten i Kundbye velerværdige og højlærde hr. provst Westergårds kaution. Min kones døbeattest, min sundhedsattest og beviis at jeg er akademisk borger skal blive produceret ved obligationens aflevering.

Underdanigst  
Simon Severin Heide  
studiosus et Ph.

Skamstrup degnebolig, den 30. november 1816.

Baccalaurens sognedegn for  
Skamstrup og Frydendal sogn.

Simon Severin Heides søster, Cæcilie Elisabeth, gift Colding, modtager nedenstående brev fra sin bror, efter at hun har mistet sin mand:

Kjære Søster!

Dit brev af 2. febr. d.a. fik jeg først, da jeg var i Holbæk den 4. marts, det er så længe siden, du skrev mig til, så du har glemt touren, thi ellers sendes breve til mig til Ringsted Post-Contoir, hvorfra de med Frydendahls Post kommer til mig, når jeg ikke selv havde kommet til Holbæk havde vel brevet kommet til at ligge der, så længe til. — Din sal. mands død havde jeg i forvejen set i aviserne, han havde været svagelig i nogle år, så det var noget, du måtte forestille dig i forvejen, at han ikke kunne leve længe, men du må takke Gud, at dine omstændigheder er således, at du kan sige: hvad jeg har er mit og mine børns og endda penge på rente. At jeg har lånt 25 rd. af din sal. mand den 8. sept. 1784 og derpå betalt 7 rd. d. 7. april 1785 er ganske rigtigt, da jeg har brev af denne dato, at de 7 rd. var betalte, at jeg ligeledes har lånt 10 rd. af din sal. mand d. 4. sept. 1781 tilstår jeg og, men at jeg skulle have lånt af din sal. mand d. 28. juni 1782, som på samme papir efter dit brev findes antegnet, at jeg skulle have modtaget og derpå igen betalt 5 rd., er da stor usandhed, som jeg med en god samvittighed med Gud vil bekræfte når det påkræves. — Din sal. mand må have taget fejl og taget mit bevis istedetfor en andens, nok jeg har ikke fået pengene og heller ikke betaler dem, til end yderligere bevis tiener: At jeg ikke en gang var i København den uge, thi just d. 28. juni 1782 var der forlovelse i Frydendals sogn, hvor jeg var nærværende og sang og selvfølgelig ikke kunne være nærværende 2 steder på een gang. — Af de 28 rd. som jeg skylder dig afgår: først for vores søster sal. Madam Breum, som var hos mig i 24 uger neml. fra den 2. marts 1783 til d. 18. aug. samme år 3 sk. ugentlig, som er 12 rd., efter din sal. mands brev af 17. febr. 1783, hvor han skriver således, så må jeg bede: at svoger vil i nogen tid modtage hende i sit hjem, imod at jeg ugentlig vil give til hjælp 2 a 3 sk. som svoger selv behager at fastsætte, da af det os mellemværende for første år decorteres det som ugentlig skal betales — det andet som afgår på vort mellemværende er 1 rd. 4 sk. for nogle bøger, som min bror havde fået af mig, og som din sal. mand havde påtaget sig at betale til mig: i hans brev til mig af 4. juni 1784 lyder det således: angående de bøger, som han har bekommet af svoger, da har jeg i commission at betale dem med 10 sk., mere mente han, at de på denne tid ikke kunne være værdt, engang med første skal jeg afgøre denne og anden liden regning. Din sal. mand har aldrig krævet mig de penge, som jeg havde lånt af ham, så ofte jeg taledede med ham: og jeg sagde til: at min løn endnu ikke var til at afgøre vores mellemværende svarede han mig altid, det hastede ikke, den fjorten rigsdaler og 2 sk. som jeg altså bliver dig skyldig, vil jeg bede dig om: Du vil bide med til næste Påske 1800, har din sal. mand krediteret mig i så mange år, så håber jeg og du har tålmodighed med mig endnu et år, da du vel næppe får dine øvrige penge indkrævet, som du har tilgode blandt folk. Årsagen hvorfor jeg beder om at have Credit



endnu, er fordi at jeg ifjor vinter måtte nødes til at købe mig et par nye bæster, da én ene af de gamle blev fordærvet for mig, ved det, at jeg næsten hele vinteren måtte hente Doctor fra Holbæk til min kone hver 14. dag, da hun havde fået en stor gevækst i hendes nakke, som hun i mange år havde anket på, og som var blevet så stor, at hun ingen ro havde hverken nat eller dag, og derved besluttede at lade den skjære af, hvilket kostede mig meget, så tidt at hente Doctor — på disse nye bæster blev jeg 100 rd. skyldig, og lov til at betale noget hver offerdag, som altså ikke kan blive udbetalt førend ved det års udgang, og da skal jeg sende dig penge den første lejlighed som bliver efter at mit påskeoffer er faldet — om du bliver på Regensen og om der bliver noget at arve efter vore sal. søster i Grønnegade ønskede jeg nok at vide: når du behager at skrive mig til igen. Min og kones kiærligste hilsener aflægges for dig og dine døtre, hvornæst jeg stadig henlever din hulde broder —

Heide.

Skamstrup d. 11. marts 1799.

Efterskrift: Hr. Lindholm som overbringer dig dette brev har læst din sal. mands breve og kan bevidne, hvad jeg har skrevet. —

- C3. *Jeremias Frederik Heide*, født 1750, død som spæd.
- C4. *Cæcilie Elisabeth Heide*, døbt 23. januar 1752. Nogen tid efter faderens død i 1764 er hun åbenbart sat ud i verden, thi 1776 opholder hun sig, rimeligvis i tjeneste hos sognepræst Niels Møller, på Fejø, han er hendes kurator og underskriver hendes arveafkald efter faderen. Den 14. januar 1780 vies hun i Kummerup kirke til en mand ved navn Simon Colding, født 1732. Få år efter træffes denne som underbetjent ved Regensen i København. Han ses at være en velstående mand. Hvorledes han har erhvervet sine første penge, vides ikke, men det vides, hvordan han formerede dem.
- I stillingen som underbetjent befandt han sig åbenbart som fisken: som gedden i vandet, blandt denne skare af yngre akademikere, som endnu ikke var begyndt at tjene penge, og enkelte ældre, som aldrig lærte det eller at holde på dem, havde han rige muligheder for at gøre forretninger. Simon Colding var slet og ret ågerkarl; han lånte penge ud i brede baner og forstod den kunst at få dem til at komme hjem med flere i følge. Han havde de fineste forbindelser, hvad der ses af fadderlisterne ved hans børns dåb, thi for menneskevennen, den stille hjælper i dagliglivets mange små og store nødsperioder, var ingen døre lukkede — den ene tjeneste er som bekendt den anden værd. Hans »forretningspapirer« er endnu bevarede og udgør en vægtig bunke, ej blot af kvantitet, men og af kvalitet, thi blandt hans klientel findes mange af datidens kendte navne.
- Omend denne virksomhed ikke stiller Simon Colding og Cæcilie Elisabeth i noget særligt flatterende lys, havde deres færd dog også mere forsonende momenter i forholdet til de to søstre, dårekistelen:met Dorthe Sophie og Christine Lorentze, som næppe var kommet på den grønne gren hos skoleholder Jens Breum, og som i alle fald på visse punkter havde

foregrebet begivenhedernes gang, var fra familien Coldings side ubetinget ydende.

Noget mere forretningsmæssigt var forholdet til de to brødre: Simon Severin og Peter Rudolph. At familiens to døtre blev oplært så godt, men naturligvis også så billigt som muligt, vidner følgende lille kvittering om:

»Velædle Madam Colding har for sin jomfru Dorthes undervisning i syning, læsning, skrivning, regning o.s.v. betalt 3 rdl. for kvartalet fra 13. jan. til 13. april s.a. For disse 3 rdl. kvitteres.

København, den 18. marts 1800.

M. K. sal. Agers

S. Kreschner

Lærerinde og lærer ved det søsterlige velgørehedsselskabs skole«.

Den 19. januar 1799 var Simon Colding død, 67 år gammel af alderdom, den 25. januar s.a. blev han begravet på Trinitatis kirkegård i fri jord. Enken flyttede med sine 2 døtre over på hjørnet af Magstræde. Efte Simon Coldings død 1799 erklærer hans enke ikke at kunne betale for sin søster Dorthea Sophie Heide (født 1753), indlagt på Slagelse hospital, tidligere været indlagt på Helsingør hospital, da enken har 2 ukonfirmerede børn. Cæcilie Elisabeth døde allerede 9. april 1800 på Frederiks Hospital af »et ulykkeligt tilfælde« kun 44 år gammel. Begraves ved sin mands side.

Den 4. juli 1800 skriver Cæcilie Elisabeth Coldings bror, pastor Peter Rudolph Heide, Kollerup, til skiftekommissionen i København og ønsker, at Simon Coldings 2 umyndige børn skal sendes over til ham, da han vil være dem i forældres sted og sørge for deres opdragelse, da de kan leve billigere hos ham end i København, men får afslag. Efter forældrenes død får de to døtre hver 2352 rdl.

Børn i ægteskabet:

D1. Anna Johanne Birgitte, født ca. 1782.

D2. Jacobine Martine, født ca. 1788.

- C5. *Dorthe Sophie*, døbt i Værløse den 16. september 1753. Hun viste sig i besiddelse af en yderst svag konstitution; indtil moderens død 1779 opholdt hun sig hjemme, kom derefter på Helsingør hospital, hvor svogeren Simon Colding betalte hendes ophold, til han døde. En kortere tid vides Dorthe Sophie at have opholdt sig i Skamstrup – dog ikke hos sin bror – men blev atter indlagt på Slagelse hospital 1. november 1800, denne gang i dårekisten, hvor hun døde 15. januar 1822 (»hospitalslem, 60 år, indvortes slag, ugift«). Hun blev begravet i St. Peders sogn.
- C6. *Stephen Hansen*, døbt 17. august 1755. Den 21. september 1755 blev han begravet i Værløse 5 uger gammel.

Ĉ7. *Peter Rudolph Heide*, født 29. september 1756 i Kirke Værløse, død 4. marts 1826, gift 1784 i marts med Kirstine Tønnesen, født 4. april 1758 i København.

Peter Rudolph Heide er begravet på Ydby kirkegård (graven findes endnu).

Kirstine Heide er begravet 1853 i Refs.

Peter Rudolph Heide gik i skole i København i Metropolitanskolen og blev student 1776. Derefter var han i flere år huslærer og studerede så teologi; han blev åbenbart tvunget bort fra København og studierne for en tid på grund af fatigdom. Han tog embedseksamen 22. januar 1783 med *laud. illaudabilis*. Så blev han alumnus i »Det grønlandske Seminarium« og undervistes i sproget af gamle professor Paul Egede og dennes medhjælper Otto Fabricius.

Den 3. marts 1784 udnævntes han til missionær i Holsteinsborg og ordineredes 21. april i Frue Kirke sammen med to andre grønlandsmissionærer. Få dage efter blev han så viet til sin forlovede, Kirstine Tønnesen, og kort efter afrejste de til Grønland. Om P. R. Heides tid i Grønland læses i H. Ostermanns »Danske i Grønland i det 18. århundrede«:

Den 29. maj 1784 afrejste det nygifte par til Grønland, og af Heides første beretninger ses, at allerede overfarten slog kammertonen an for den symfoni, som skulle spilles deroppe i det høje nord. Brevet er dateret 27. september, og det indeholder »en bitter klage over skipperen Jordts overdrevne ondskabsfulde forhold imod ham, især at han har truet med at myrde både ham og kone, samt skibets styrmand«. Missionskollegiet syntes også, at denne adfærd over for dets udsending var lovlig grovkornet, svaret lød:

»Af Deres Værlærverdigheds brev til os under 27. sept. erfarer vi med fornøjelse, at De lykkelig er nået til det bestemte sted i Grønland, hvor vi ønsker Dem megen held og velsignelse til Deres vigtige embedes retskafne førelse og i anledning af berørte brev meddeles: 1. Skipper Jordts utilbørlige forhold har vi indberettet for den kongelige Handels direktion; den uårsag har sat ham ud af tjenesten«.

Blandt de mange klager over usædelighed findes der også nogle stykker i Heides brev af 13. oktober 1786, og den nidkære missionær var i hu til at straffe synderne med bål og brand. Købmand Niels Lunde har besvangret sin tjenestepige, grønlanderens Poul har levet et forargeligt liv med sin fasters datter, enken Euniche har født et dødt pigebarn, har parteret det og kastet det i søen. Heide satte enken i arrest, men handelsinspektør slap hende løs igen. Nu spørger missionsråden kollegiet, hvad straf der skal pålægges disse personer. Kollegiet svarede 31. marts 1787: »I henseende de personer, som De meddeler at have begået lejemål og anden uskik da må De ej befatte sig med hvad der egentlig tilkommer den verdslige øvrighed at håndhæve, men De må som præst med en Christnes sagtmodighed advare mod laster, opmuntre og anviser vedkommende til dyd og sædelighed i deres vandel«. — Klagerne fra Heide blev flere og flere og førtes med mere og mere kraft, særlig hvad angik forholdet til handelsfolk. Til sidst blev det kollegiet for meget af det gode, og der blev da sendt ham en nøje udarbejdet instruks, som ikke ganske faldt i hans smag, han gav kollegiet en bister salve d. 11. og 19. aug. 1791, og modtog derefter et brev 24. april 1792, hvori der bl. a. stod: »Aldrig har collegiet modtaget slige anm., som De har givet os på den tilsendte instruks, som ikke

uden nøje overlæg og aftale med den stedkendte Velærv. Fabricius er blevet opsat. Men vi må ytre vor forundring over at De ikke indser hvor ufuldkommen og opfyldt med småting Deres dagbøger vi sjældent har set og at De endda forlanger Designation og Dagbog tilbage fordi vi har anmodet om bedre orden. Kollegiet tror, at De ikke behøver et Schema hvorefter de skal indrettes. De ville vel nok kunne bedømme hvilke efterretninger kunne være velkomne og interessante for kollegiet nemlig: Alt hvad der angår Embeds-førelse, Catheketernes opførelse, Coloniernes tilstand og hvad De på Deres arbejde i så hensøende kan iagttage. De ville da uden ophold sende os de manglende efterretninger for f. a. samt sidste års dagbog og designation«.

P. R. Heides 10 årige ophold i Grønland havde ikke været vejen til hans velstand. Som han selv skrev, var han ukendt med pengesager, da han drog derop og lige så ukendt, da han rejste derfra. De uheldige provianteringsforhold havde ledet ham til at lægge hele det spørgsmål i sin svoger Simon Coldings hånd, hvilket måske ikke var så fornuftigt, i hvert tilfælde var det ikke økonomisk. Colding købte varer, sendte dem til Grønland, skrev på regning og fik denne honoreret hos collegiet, og inden P. R. Heide vidste et ord af det, sad han i gæld til op over ørene — både til collegiet og til Simon Colding.

Heide fik en skrivelse fra collegiets sekretær. På dette tidspunkt var han dog kommet hjem, idet han den 25. april 1794 var blevet præst i Kollerup-Skræm sogne.

»Under 24. maj f. a. tilsendte jeg Deres velærværdighed concept til den obligation, som De skulle udstede til missions collegiet for de 217 rd. 2 m. 3½ sk., De skyldte kassen, og hvis rigtighed grundede sig på Deres egen opgivelse af den sum, De havde optaget for med handelen i Grønland, og hvorefter man har affattet Deres afregning, da handelens regninger den tid ikke var indkomne. Ved at efterse disse finder jeg, at

De ved colonien Sukkertoppen har optaget varer for .....	15 rd.	5 m.	6 sk.
Ved colonien Holsteinborg varer for .....	20 rd.	3 m.	11 sk.
hvorfra drages 30 pund tællelys til kirken .....	8 rd.	5 m.	4 sk.
Ved samme coloni varer for .....	273 rd.	3 m.	14 sk.
(fragten fradragen)			
Ved samme varer for .....	84 rd.	5 m.	14 sk.
	84 rd.	5 m.	14 sk.
	386 rd.	1 m.	9 sk.

Hertil kommer at De efter regnskabet udviser til ult. junii 1793

var skyldig .....	18 rd.	4 m.	5 sk.
	404 rd.	4 m.	14 sk.

Da man intet videre heri kan komme til afdrag med den løn, som

er Dem beregnet til indtægt fra 1. juli til 30. sept. 1793, da De kom hjem for 3 måneder af 300 rd. .... 75 rd.

så bliver Deres gæld til kassen ..... 329 rd. 5 m. 14 sk.

Da alle ovenmeldte handelens regninger var af Deres Velær. egenhændig qvittert og undertegnet, så ville De behage at tilsende mig Deres obligation for summen 329 rd. 5 m. 14 sk. på det behørigte stempelpapir, dateret 11. juni f. a. og for det øvrige følge den Dem tilsendte concept«.

6. jan. 1775

Heide var imidlertid ikke så expedit til at bringe disse pengeforhold i orden. Den 9. februar 1797 måtte biskoppen rykke frem med en kraftig skrivelse til ham om snarest at få indsendt sin tinglæste obligation til missionskollegiet.

Trods de mange ret spændte forhold, som Heide havde bragt sig selv ud i, fandt hans overordnede dog al anledning til skriftligt at påskønne hans ivær og nidkærhed. De grønlandske kirkebøger indeholder følgende om ham:

»Peter Rudolph Heide har i al sin tid her ved Holsøensborg været en nidkær mand, virksom og stærk i kravet om sædelighed og orden, både blandt Grønlændere og Danske, og til sand højnelse for den menighed, der var ham betroet, dog kærlig overfor dem, der ville frem til det bedre«.

Missionskollegiet gav ham ved hans forflyttelse følgende attest:

»Velærværdige hr. Peter Rudolph Heide har i fulde 10 år forestået sit besværlige embede som missionarus ardinatus ved colonien Holsteinsborg i Grønland med berømtlig flid og troligt antaget sig de ham betroede sjæles undervisning og vejledning, samt foregået dem med et smukt og christeligt eksempel. Han er velbegavet på prædikestolen og forkynder Guds ord med tydelighed, fynd og grundighed i et godt sprog, så at han fortjener at anbefales som en duelig og nyttig folkelærer til ønskelig befordring. Den 19. marts 1794«.

Den 25. april 1794 blev P. R. Heide præst i Kollerup-Schræm, hvor han forblev, til han 15. april 1811 sender nedestående ansøgning om præstekaldet i Boddum-Ydby sogn:

P. R. Heides ansøgning om Boddum-Ydby sognekald (Danske Kancelli, 1. departement 1811. Indlæg nr. 269)

Kollerup Præstegård i Hanherred, Aalborg stift, den 15. april 1811. Sognepræsten til Kollerup og Schræm Peter Rudolph Heide han allerunderdanigste ansøgning om allernådigst forflyttelse til det ved dødsfald vacant blevene sognekald Bodum og Ydbye i Thy.

Til Kongen.

Over 27 år har jeg været embedsmand. I denne lange embedstid har jeg uafsladelig måttet kæmpe mod trykkende nærings-sorger, som en følge af meget små embeds indkomster til min og families anstændige underhold. —

Efter 10 års ophold som missionair ved colonien Holsteinsborg i Grønlands nordre del kom ieg til Kiøbenhavn den 29. september 1793. Vel var jeg året før min afreyse fra Grønland af det Kongelige missions collegium forsikret fortrinlig befordring ved min hjemkomst til Danmark, men da jeg med kone og 4re børn umulig kunne leve i Kiøbenhavn af de mig tilståede månedlige vartpenge 6 rd. 4 d. måtte jeg naturligviis som snarest søge befordring til andet embede, og således opgive fordeelen af collegiets givne løfte. — I april måned 1794, 6 måneder efter min hjemkomst til Danmark blev mig allernådigst ansøgning allernådigst forundt Kollerup og Schræm sognekald i Aalborg, hvor ieg med kone og 5 børn ikke har havt stort mere til underhold end i Grønland.

Min ungdoms mun:re dage svandt hastigt hen i det hårde Grønland, håbet om bedre kår ved hjemkomsten til Danmark forsødede ethvert onde, som ieg på min vistløftige, såre ubehagelige og med livsfare forbundne embeds-reyser måtte udståe, men indtil denne dag ere mine vilkår ikke af ødselhed, men mangel på rigeligere udkomme for mig og ufor sørgede børn, blevene uforbedrede, og må naturligviis, efter mine småe embedsindkomster i Kollerup, for fremtiden i liige så høj grad forværres, som mine 5 børn tiltage i alder. —

På disse grunde anholder jeg allerunderdanigst at det allernådigst måtte behage Deres Majestæt at forflytte mig til det nu ved dødsfald vacant blevene sognekald Bodum og Ydbye i Thy. — Allernådigste Konge, forbarm Dem over en 55 årig embedsmand, som i en lang række af år med familie stedse har sukket under trange kår.

Jeg er i høj grad trængende til og ikke uværdig Deres Majestæts nåde.

Allerunderdanigst  
Peter Rudolph Heide.

Allerunderdanigst erklæring

Supplicanten hr. Heide er en af stiftets ved flid og forstandig nidkjerhed udmerket gejstlig mand. Han er den årvågne i kirkerne og skolerne, og den moralsk gode i det daglige liv. Han nyder derfor sine menigheds og foresattes kjærlighed og tillid. Denne satte, værdige mand sidder forknyttet med en giæld, som han aldrig i sit nærværende embede kan hjælpes sig ud af. Efter at han nu har tiend 10 år i Gronland og 17 år i Kollerup indlægger han sin allerunderdanigste ansøgning om det ledige Boddum og Ydbye sognekald, hvortil jeg også allerunderdanigst anbefaler ham, som en mand, der er ligeså værdig trængende til sådan allernådigst befordring.

Aalborg den 19. apr. 1811.

Jansen.

*P. R. Heides kaldsbrev*

Vi Frederik den sjette af Guds Nåde Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hærtug i Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg gjøre vitteligt: at vi allernådigst have beskikket og forordnet så og hermed beskikke og forordne Hr. Peter Rudolph Heide hidtil sognepræst for Kollerup og Skræm menigheder i Aalborg stift udi Vort Land Nørre Jylland, som har de udi infodsretten fastsatte egenskaber til heræfter at være sognepræst for Boddum og Ydbye menigheder i samme stift i stedet for den forrige og ved Doden afgangne sognepræst Lauritz Bartholomæus Deichmann, og skal holde sig efterrettelig Vores under 3.die maj d. a. til biskoppen over Aalborg stift Os elskelig Hr. Rasmus Jansen Ridder af Dannebrog, ergangne Reskript, hvorved 4 gårde udi Refs by henhørende under Ydby sogn er henlagte under Hurup sogn, såvelsom Vores allerhøjeste Resolution af 23. april d. a. ved hvilken præstetiende af Dover Byes 96 tiendeydende Hartkorn efter Nådsensårets udløb ere henlagte til Matsprovsternes lønningsfond. Så skal og fornævnte Hr. Heide forpligtet være, uagtet således en Deel af Tienden er frataget Kaldet, såfremt der er nogen enke på Kaldet, dog til hende at udrede den fulde enkepension, hvortil hun efter lov og anordninger er berettiget af de indkomster hendes afdøde mand har oppebåret. — Thi skal han være Os som sin absolut og suvræne Arveherre og Konge huld og tro, Vores og Vort Kongelige Arvehusets Gavn og Bedste søge, vide og Skade og Fordærv af yderste Magt, Ævne og Formue hindre, forekomme og afværge. I særdeleshed skal han samme embede troligen og retteligen forestå og betjene samt ikke for nogen åbenbare hvad samme hans Embeds Forretninger vedkommer af hemmeligen bør holdes, men sig derudi så vel som i alle andre måder således skikke og forholde, som det en kristelig og tro Sjølesørger samt retsindig præst egner og vel anstår efter den Eed han Os derpå allerunderdanigst givet og aflagt haver. Givet på Vor Kongelige Slot Frederiksberg den 16. juli 1811.

Under Vor Kongelige Hånd og Seigl

Frederik R.

Cold                      Knudsen                      Monrad / Richter

Peter Rudolph Heide forblev i Boddum-Ydby til sin død 4. marts 1826 – hans økonomiske forhold bedredes kendeligt, og ved hans død udviste boet en værdi af 1205 rdl. Hans enke flyttede til Refs, hvor hun døde 7. marts 1853. På hendes grav rejstes en sten med følgende tekst:

Herunder hviler støvet  
af  
Kirstine Heide fød Tønnesen

født i Kjøbenhavn den 4. april 1758. – 1784 blev hun gift med hendes forhen afdøde mand, hr. pastor Heide, som da var kaldet til missionair i Grønland, hvorhen hun fulgte ham, og hvor de forblev indtil 1794, da han blev kaldet sognepræst for Kollerup og Skræm menigheder i Hanherred. 1811 blev han kaldet til sognepræst for Bodum og Ydbye menigheder. Han fradøde hende den 4. marts 1826. Deres kjærlige ægteskab velsignedes med 10 børn, hvoraf de 7 nu glæde sig i Guds evige rige med deres salige forældre, og 1 søn og 2 døtre efterleve og med ømt veemod mindes deres gode forældre! Hun døde heri Refs afvigte 7. marts 1853, næsten 95 år gammel. –

Hun var en trofast og en god ægtefælle, en om og omhyggelig moder og en god Christen. – Fred være med hende. –

Nu du salige, hviiil sødt  
indtil dommens dag frembryder,  
Jesu stemme blidt og sødt  
da til dig fra thronen lyder:  
Vel du fromme! gåe i fred  
til den Herres herlighed:  
Der du nyder Herrens hvile,  
snart vi alle til dig ile!!!

Af kirkebøgerne i Ydby fremgår, at Peter Rudolph Heide har været en del overtroisk. Et ret karakteristisk træk skal her meddeles: Heide gik ved en datters fødsel ud og betragtede stjernernes stilling på himlen i barnets fødselstid. Ganske bestyrtet kom han tilbage og fortalte, at det havde været ønskeligt, om fødslen havde ventet en time endnu, thi stjernerne stod meget uheldigt. Og han spåede barnet en kort levetid. Mærkeligt nok gik hans spådom i opfyldelse. Samme datter blev kun 4 år gammel og blev ihjelkørt af en bondevogn i sognet.

6 børn (D1 – 6).

- D1. *Martinus Heide*, født 3. januar 1785 i Grønland, exam. jur. 21. april 1813, rejste til Norge, gift 16. juli 1816 med Anne Sophie Hielm, født 22. februar 1785 i Kristiansand, død 11. maj 1848 smst., hun var datter af regimentskvartermester og auditør Børge Jonassen Hielm og hustru: Hillesborg Abel.

Skal have været sorenskriverfuldmægtig og senere fattigforstander i Kristiansand. Han døde 28. juli 1875 i Kristiansand.

I tidsrummet 1815–1820 ses han og hans hustru at være kommet hjem til Boddum, og kort tid efter overtog han »Svejgården«, ifølge skiftet efter faderen ses det, som om denne har købt gården til ham. 1828 gik han fra gården og drog med sin hustru til Lyngs. Hvornår de er vendt tilbage til Norge vides ikke.

2 børn: Caroline Friederiche Heide, født i Boddum 30. maj 1822, død før 1828.

Dødfødt søn, født 25. november 1827.

- D2. *Ammon Nicolaj Edinger Heide*, født 3. juni 1786 i Grønland, død 19. april 1840 i Dover, Thy. Han var som ugift herredsfuldmægtig i Horsens, hvor han traf skræddermester Rasmus Aabyes unge datter Margrethe, med hvem han blev gift 30. marts 1819. Margrethe Aabye var født ca. 1797. Døde i Fredericia.

Om hans besynderlige navn fortælles i slægten, at han havde fået det efter biskop Nicolaj Edinger Balle, der skulle have været hans fars gode ven. – Det fortælles, at Danmarks statsbankerot og dermed følgende dårlige tider medførte, at Ammon Heide måtte sætte mange bønder »fra deres gårde«, og det gav ham dårlige nerver, så han måtte opgive sit arbejde og tage til Thy, hvor faderen, pastor Peter Rudolph Heide, hjalp ham til Boddum Mølle, og senere blev han husmand i Dover, og han døde smst. som almissemænd 54 år gammel, efterladende enke og 7 børn.

Hans enkes kår var så dårlige, at hun måtte lade nogle af sine børn opdrage hos nogle af familiens medlemmer – således anbragtes datteren Ane Helene Heide hos sin mors søster Kirstine og dennes mand, pastor Terman Windfeld i Skibsted i Himmerland. Ane Helene blev senere gift med en søn af Terman Windfeld, pastor Rasmus Windfeld, Gerding.

Sønnen Rasmus anbragtes hos sin mors bror, Peter Aabye, der var præst i Tæbring på Mors fra 1830 til 1845 – han var født 3. januar 1701 i Horsens og døde 17. juli 1774 i Vejle. Margrethe Heide tog efter mandens død plads som husholderske og havde nogle af sine børn hos sig. Senere fik hun ophold hos sin søn i Fredericia, urmager Peter Rudolph Heide, og her døde hun.

7 børn (E1 – 7).

- D.3 *Johanne Margrethe Heide*, født 25. oktober 1787 i Grønland, død ugift i Nykøbing M. 1865.
- D.4 *Christine Lorenze Heide*, født 25. oktober 1789 i Grønland, død 27. juni 1867 i Vedsted, gift med Frederik Ludvig Chr. Kjær, født 1783. Bosatte sig i 1815 i Vedsted, ejede »Kjærsholm« – angives få år efter som husmand, derefter indsider.



Børn i ægteskabet: 3 børn (E1-3).

E1. Anders Peter Rudolph Kjær, født 1. februar 1818 i Katstrup.

E2. Carl Friedrich Heide Kjær, født 7. april 1821 i Katstrup. Snedkervend, død 27. august 1848 i Vedsted. Dødsårsag: vattersot. Ugift.

E3. Andreas Jørgen Kofoed Kjær, født 5. juni 1830 i Vedsted, senere ejer af »Hedemølle« i Fruering. Denne mølle ejedes indtil 1814 af herredsføjed Anders Kirr i Hads-Nin herreder.

D5. *Carl Frederik Heide*, født den 14. juni 1796 i Kollerup, død den 3. juli 1796.

D6. *Carl Frederik Heide*, født 18. november 1797 i Kollerup, secondløjtnant i det slesvigske Kyrasserregiment (hestgarden), død 8. december 1820 ugift i Horsens.

C8. *Ludvig Heide*, døbt 28. august 1758, begravet 19. november 1759.

C9. Dødfødt dreng.

C10. *Povel Winding Heide*, døbt 20. september 1761 ( tvilling til nedestående), begravet 16. oktober 1763.  
gravet 16. oktober 1763.

C11. Dødfødt dreng, begravet 20. september 1761.

B3. *Rudolph Simonsen Heide*, født 1719, død 1785, residerende kapellan i Nyborg, gift med Mariane Elisabeth Schiøtt den 19. august 1767. Om hans virksomhed er i øvrigt ikke meget bevaret, men det synes, som han har været en stiltfærdig og pligtopfyldende mand af en noget skrøbelig konstitution. Den 2. april 1777 søger han om et legat af Lundsgaards midler for sin søster, Elisabeth Dorthea, 56 år, der lige såvel som han selv er »meget skrøbelig og derhos i sig selv er et hjælpeløst menneske«. Han døde 27. april 1785 i en alder af 65½ år, og om hans sidste dage fortæller sognepræsten Peter Schonning den 22. maj s.a.: »Herved indberette underdanigst, at det har behaget Gud at bortkalde min kollega mag. Rudolph Heide i dag morgen kl. 3. Han har været syg siden påske, mente dog at være i bedring for 14 dage siden, da han både forrettede altertjeneste om formiddagen og prædikede sin aftensang om eftermiddagen. Han var just ikke sengeliggende altid, men kunne sidde oppe en del, indtil de sidste dage. Sygdommen ytrede sig med ondartede bylder på halsen og brystbenet, som bredte sig mere og mere. Han er gået til ro og glæde, men jeg har mistet en jævn og skikkelig medarbejder efter næsten 29 års tjeneste. Min søn, Søren Schonning, søger kaldet«. Rudolph Heide tilhørte Herrnhutterne, og efter hans død flyttede enken til Herrnhutternes herresæde i Christiansfeld, derfra klagede hun den 19. maj 1786 til biskoppen over, at hen-

des mands efterfølger i embedet, hr. Schonning, ikke ville dele pinseofferet med hende, som han skal ifølge kgl. resolution af 5. januar 1780, fordi pinsen nævnte år falder 14 dage efter nådsensårets udløb. Herpå modtog hun ikke noget svar, og den 7. juli 1786 erindrede hun biskoppen om sin klage. Hun døde den 23. marts 1827 i Christiansfeld, 86 år gammel og ligger begravet der.

Ægteskabet var barnløst.

B4. *Elisabeth Dorteia Heide*, født 1721 i Nyborg, hun var svag og skrøbelig, men hun opnåede dog en alder af 89 år. Hun døde ugift 5. februar 1810 af alderdom og blev begravet på Nyborg kirkegård – formentlig ved siden af sin bror. Sine sidste år tilbragte hun i huset hos sin brorsøn, bogbinder Rudolph Heide i Nyborg.

B5. *Andreas Heide*, døbt 18. juni 1723, bogbinder i Svendborg. Gift med Kirstine Hansdatter, født ca. 1731, død 1774.

Andreas Heide var bogbinder i Svendborg og blev begravet her 7. august 1794.

*Han er stamfader til 2. hovedlinie af Heide-slægten.*

6 børn (C1 – 6).

A2. *Jochum Heide*, født i København, løst borgerskab 28. januar 1704 som parykmager, begravet 23. september 1727 på Trinitatis kirkegård, havde boet i Brødrestræde, ugift.

E1. *Peter Rudolph Heide*, født 11. januar 1820 i Boddum. Lærte urmageriet hos Møller i Horsens, lavede svendestykke 15. april 1847, løste borgerskab i Fredericia 15. april 1847. I anledning af hans 50 års borgerjubilæum læses i Fredericia Avis, onsdag den 14. april 1897 følgende:

*50 års borgerjubilæum.* Een af vor bys ældste og værdigste borgere hr. urmager Heide kan i morgen højtideligholde sit 50-årige borgerjubilæum, idet han den 15. april 1847 erhvervede borgerskab som urmager, og efter at have aflagt mesterprøve og borgereden blev erklæret som habil urmagermester og borger her i staden at være. Jubilaren, der er født 11. januar 1820 og således nu 77 år gammel, har i den lange årrække, hvoraf største delen er tilbragt her i byen, uden tvivl oplevet meget. Han har således været vidne til begge vore krige og oplevet de store forandringer, vor by er undergået i de sidste decennier, hvilket han sikkert har fulgt med levende interesse. Ved sin elskværdige og gemytlige karakter og ved at holde standen højt i ære, har hr. Heide altid fundet venner, der vil mindes ham på denne hans højtidssdag, og når da jubilarens gamle mesterstykke bekranses og hædres som en smuk og kjær erindring fra en svunden tid, da ville vi samtidig bringe ham vore bedste ønsker for fremtiden om, at Gud fremdeles vil berede ham en blid og rolig alderdom.

Peter Rudolph Heide var gift med Frederikke Sørensen, født 1819 i Nykøbing M. Hun var udgået fra en skræddermesters velstående hjem i

Nykøbing og havde derfra medbragt ikke så lidt af den danske småstads »fornemhed« og honnøtte ambition. Hun fandt sig aldrig til rette i Fredericia. Heide døde 1898 i Fredericia.

9 børn (F1 – 9).

F1. *Ammon Nikolaj Edinger Heide*, født 17. januar 1848 i Fredericia. Han blev uddannet som urmager hos sin far og nedsatte sig 31. marts 1876 i Holbæk. Han afstod sin forretning i Holbæk 1908 og flyttede til København. Gift med Rebecca Schneider, født 2. september 1853 i Holbæk, datter af snedkermester Frederik Ferdinand Schneider.

2 børn (G1 – 2).

G1. *Fritz Ferdinand Rudolph Heide*, født 7. december 1883 i Holbæk. Præliminæreksamen april 1900. Skolelærereksamen (Jonstrup seminarium) maj 1904 (1. kar.). Underviste privat i København. Student juli 1906 (privat dim. 1. kar.). Lærer ved fru Hedvig Baggers skole. Filosofikum april 1907. Assistent ved Kommission for internationale havundersøgelser 1907–09. 1. del af magisterkonferens i naturhistorie juli 1909. Lærer ved Lang & Hjorts kursus, Døckers kursus, kursus Lykcion og Frederiksberg latin- og realskole, privat manuduktør, oversætter, anmelder, nattjeneste som korrekturlæser ved et københavnsk dagblad 1909–12. Eget kursus til præliminær- og studentereksamen 1912–14, samtidig lærer ved Østersøgades gymnasium, Johannesskolen og Schou og Trolles skole, Hellerup. 1914–16 lærer ved Ringsted kommunale skolevæsen, teknisk skole (samt forstander for dennes dagskole), privat manuduktør. 1916–20 foretaget studier i godsarkiverne på Svenstrup, Ringsted kloster, Skjoldnæsholm, Vallø og Hvidkilde. 1. oktober 1916 lærer ved Søværnets konstabelskole, medarbejder ved adskillige tidsskrifter, forfatter, arkivar ved en del af ovennævnte godsarkiver, redaktør og udgiver af »Tidsskrift for historisk botanik« (journal de botanique historique), medlem af bestyrelsen for Sydstrandens Grundejerforening, Amager. Litterær produktion: ca. 200 artikler, anmeldelser og afhandlinger i tidsskrifter og dagblade, adskillige oversættelser af nyere novellelitteratur, arkivregistraturer over nogle danske godsarkiver. Bøger: Besørget jubilæumsudgaven af Charles Darwin: Arternes oprindelse og menneskets afstamning (1909), anatomisk atlas (1910), lomlebøger for plante- og insektsamlere (1911 og 12), blomsternes hemmelighed, gamle og nye tiders tanker om planternes køn etc. (1911), sommerflugteatlas (1913), sen samling udtryk og vendinger: Latin, fransk, tysk og engelsk (1915). Ud. og udledet J.J. Nielsen: Danmarks tilblivelse (1916), juletræets historie (1916), blomstersproget (1917), eventyr (1917), fra Frederiksberg have til Bakkehuset (1918), herregårdsgartner Chr. Pedersen (1919), Midtsjælland i de gode gamle dage (1919). Desuden afhandlinger i tidsskrift for historisk botanik.

Gift 1. gang 1. december 1911 i St. Jacobs kirke, København, med Jenny Petra Marie Jensen, født 14. januar 1887 i København, døbt s. a. i Vor Frue kirke, datter af tilskærer ved hærens munderingsdepot Jeremias Jensen og hustru Anna J. Jensen (ægteskabet opløst) (2 børn H1 – 2).

Gift 2. gang 23. juni 1917 i Vor Frue kirke, København, med Olga Emilie Johanne Nielsen, født 16. november 1887 i Holbæk, døbt 5. februar 1888, datter af toldkontrollør, krigsassessor C. I. Nielsen, dmb., M.f.D.R. og hustru Johanne Marie Louise f. Jensen.

Fritz Heide døde ca. 1960.

Børn: Tove Ellinor Heide, født 26. december 1913 i Vanløse.

Aase Lizzie Heide, født 26. december 1913 i Vanløse.

Lise Heide, gift med maskinmester Knud Zschau, Lyngby.

2 børn: Bente Zschau, gift med søofficer Lars Kure.

Annelise Zschau, gift med en englænder – bosat i Danmark.

- G2. *Anna Cecilie Heide*, født 27. juli 1886, uddannet i sang og musik (vgl. kammersangerinde frk. Ellen Beck og pianistinde frk. Anna Schytte), faglærerinde i tysk og engelsk. Lærerinde ved frk. Sidenius' skole i Gentofte. Ugift, død ca. 1960.
- F2. Udøbt pige født 11. november 1849 i Fredericia, død 31. december 1849. Dødsårsag: krampe.
- F3. *Carl Frederik Christian Heide*, født 13. oktober 1850 i Fredericia, død samme dag. Dødsårsag: krampe.
- F4. *Ida Camilla Nathalie*, født 21. november 1851 i Michaelis sogn. Fredericia, død 17. oktober 1938, gift med barber Christian Wilhelm Witt, født 10. januar 1847, død 6. november 1906, søn af oberfeldwebel Christian Wilhelm Louis Witt.  
2 børn (G1 – 2).
- G1. *Caroline Frederikke Maria Witt*, født 28. oktober 1873, gift 21. november 1897 i Ribe med kelner Johannes Paustian, født 10. december 1866 i København, søn af tilskærer Heinrich Paustian og hustru Henrikka Bekker.
- G2. *Carl Rudolph Hannes Witt*, født 1. maj 1876 i Ribe, barber, senere fabrikant i Ribe, gift 9. juli 1901 med Valborg Thomasine Dinesen, født 27. januar 1880, datter af slagtermester Dinesen og hustru.
- F5. *Caroline Frederikke Christiane Heide*, født 15. april 1854, død 1931, gift med bogbinder i Silkeborg Christian Andresen, født 19. juni 1853, død

1929. Andresen var en ivrig afholdsagitator. Skuespilleren Carl Schemstrøm, »Fyrtårnet«, blev uddannet som bogbinder hos ham.

5 børn (G1 – 5).

G1. *Rudolph Andresen*, født 9. september 1880 i Silkeborg, sergent i kystartilleriet, senere formand i frihavnen i København, død i marts 1943, gift med Ingeborg Henriksen, født 19. april 1884, død 24. oktober 1951.

3 børn (H1 – 3).

H1. *Ejvind Andresen*, død.

H2. *Inger Andresen*, gift Hansen, bor i København.

H3. *Margrethe Andresen*, gift Christiansen.

G2. *William Andresen*, født 9. juli 1883 i Silkeborg, død 16. november 1908, urmagersvend, ugift.

G3. *Ingeborg Margrethe Andresen*, født 20. januar 1887 i Silkeborg, ugift, bopæl: Horsens.

G.4. *Cecilie Andresen*, født 25. sept. 1891 i Silkeborg, ugift, bopæl: Kolding.

G5. *Ida Andresen*, født 4. marts 1894, gift med købmand Niels Rasmussen, død 1925.

1 barn (H1).

H1. *Leif Christian Kaldau* (navneforandring fra Rasmussen), født 12. marts 1924 i Aarhus, gift 16. februar 1948 med Runa Helgason, født 26. januar 1926 i Viborg, datter af indremissionær Octavianus Helgason og hustru Gjetta Marie Friis. Præst i Struer fra 10. april 1961.

5 børn (I1 – 5).

I1. *Rudolph Christian Kaldau*, født 11. marts 1949.

I2. *Jørgen Kaldau*, født 14. oktober 1950.

I3. *Stephen Kaldau*, født 5. marts 1952.

I4. *Helga Margrethe Kaldau*, født 19. november 1954.

I5. *Ida Marianne Kaldau*, født 10. april 1962.

- F6. *Anthon Carl Christian Peter Heide*, født 16. marts 1856, klejnsmed, senere pengeskabsfabrikant i Chicago, gift med Maria Mathilde Schubert, født 9. februar 1868 i Ziegenhals i Oberschlesien.
- F7. *Thomas Nikolaj Heide*, født 1. marts 1858 i Fredericia, postmester i Nr. Snede og senere i Mariager. Gift 2 gange. Første gang med Andrea Lyngby, født i Grenaa, datter af skræddermester Lyngby, død 3. marts 1883 i Nr. Snede af lungetuberkulose. Gift 2. gang med Martine Sophie Hess Nielsen, født 3. marts 1864, datter af detaillist.  
 4 børn (G1 – 4).
- G1. *Andreas Heide*, født 12. januar 1881 i Nr. Snede. Indtrådte i postvæsenets tjeneste 1. august 1897, derefter assistent og fuldmægtig ved forskellige kontorer. Den 1. maj 1907 bevægelig postekspedient ved Nørrejylland Jernbanekontor. Den 1. maj 1918 postekspedient ved Fredericia postkontor. Gift 27. april 1906 i Ebeltoft med Andrea Johanne Rasmine Rasmussen, født 1. maj 1879 i Aarhus, datter af kgl. vejer og måler, agent Søren Rasmussen og hustru.  
 3 børn (H1 – 3).
- H1. *Elisabeth Andrea Heide*, født 1. juni 1907 i Fredericia, gift med skoleinspektør Hagbart Boesmann, Vejlbj (Vejlbj-Riiskov).  
 5 børn (I1 – 5).
- I1. dreng, død som spæd.
- I2. *Inge Heide Boesmann*, født 1939, lærerinde i Skjern.
- I3. *Annelis Heide Boesmann*, født ca. 1940.
- I4. *Andreas Heide Boesmann*, født ca. 1945.
- I5. *Niels Ole Heide Boesmann*, født ca. 1948.
- H2. *Ingeborg Marie Heide*, født 3. november 1910 i Fredericia, gift med provisor Erik Faurschou, bosat i Skive 1964.  
 2 børn (I1 – 2).
- I1. *Jens Heide Faurschou*, født 1942.
- I2. *Søren Heide Faurschou*, født 24. juni 1944 i Frederiksberg.
- H3. *Kirsten Margrethe Heide*, født 28. juli 1915 i Fredericia, gift med Colin Thomsen, overkontrollør i Herlev.  
 Ingen børn.

- G2. *Iver Christian Heide*, født 1. oktober 1888 i Nr. Snede, bankbogholder, død 18. december 1959, gift med Jos Prætorius, datter af tidligere præst i Sevel, Ringkøbing amt.  
2 børn (H1 – 2).
- H1. *Thomas Carl Prætorius Heide*, gift med Grethe Møll.
- H2. *Hanne Heide*, gift med Frode Prebensen.  
1 barn (I1).
- I1. *Inge*, født 28. november 1958.
- G3. *Rudolph Heide*, født 11. marts 1896 i Mariager.
- G4. *Christian Heide*, født 6. september 1899 i Mariager, død 4. februar 1900.
- F8. *Poul Christian Heide*, født 22. april 1862 i Fredericia, urmager, overtog faderens forretning. Udvandrede senere til Amerika, elektriker i Chicago. Død 17. februar 1910. Gift med Anna Nielsen Zachariassen, født i Lading 1. februar 1861.  
Ingen børn.
- F9. *Valdemar Heide*, født 1864 på Fyn (under krigen). Død som følge af ulykkestilfælde den 24. september 1874 i Fredericia.
- E2. *Kirstine Heide*, født 22. juni 1821 i Boddum Mølle, død 1. marts 1889 i Kristrup, gift med skipper Henrik Breum i Nykøbing M., død 1. september 1873 i Nykøbing M. Efter sin mands død opholdt enken sig hos sin svoger, Peter Rasmus Windfeld, præst i Kristrup. I sine sidste år var hun sindssyg, begravet 7. marts 1889 på Kristrup kirkegård.  
1 barn (F1).
- F1. *Mariane Johanne Margrethe Heide*, født 2. april 1861 i Nykøbing M., død 30. august 1873.
- E3. *Rasmus Heide*, født 26. maj 1823 i Boddum, død 17. maj 1886 i Galtrup, gift 26. november 1853 med Elisabeth Margrethe Selmer, født 9. januar 1835 i Helligsø, Thy, død 28. januar 1913 i Galtrup, begge begravet på Galtrup kirkegård. Elisabeth Margrethe Selmer var datter af gårdejer Schack Selmer, »Gadegaard« i Helligsø, og hustru Hedevig Helene Krogh.  
Ingen af Ammon Heides børn ses at være konfirmeret i Boddum, Thy, hvoraf man må formode, at de allerede før faderens død er blevet anbragt og opdraget hos forskellige familiemedlemmer. F. eks. er Rasmus

Heide opdraget hos sin mors bror, pastor Aabye i Tæbring, Mors, mens hans søster, Ane Helene, blev opdraget hos sin mors søster og dennes mand, pastor Windfeld i Skibsted, Himmerland, og med hvis søn hun senere blev gift.

Rasmus Heides skudsmålsbog udviser, at han fraflytter Tæbring til Nykøbing i maj 1838 (15 år gl.). Hvornår han begyndte selvstændig forretning vides ikke, men det ses, at han i november 1851 drev forretning i Nørregade, Nykøbing M. Rasmus Heide var en meget livlig mand og udpræget selskabsmenneske, hvis selskab mange søgte. Rasmus Heide måtte opgive sin forretning i Nykøbing og flyttede 1861 til Galtrup, hvor han blev præstegårdsforpagter. På museet på »Dueholm« i Nykøbing findes følgende optegnelser af forholdene i byen i midten af det 19. århundrede:

I Nørregade boede først købmand Nødskov i kæmner P. Schourups gård i den nordvestlige ende af gaden, han drak og sendtes til Amerika. Hans efterfølger var hans svoger: Richard Schourup, der også blev forfalden til drik — gik fallit og ruinerede faderen. Ved siden af ham boede købmand Rasmus Heide. Han blev også fortrukket og gik fallit og døde mange år efter i Galtrup i stor fattigdom. Nørregade var den gang en god forretningsgade, fordi vejen fra Nørregade og ud til fjorden fortsætter langs stranden forbi Meulengrachts teglværk. Denne vej benyttedes meget af beboerne i de nordlige sogne på øen. Der boede dengang en del købmænd i Nørregade, som havde ret gode forretninger — navnlig landhandel. Der købtes og udførtes den gang en stor mængde korn, navnlig havre til udlandet. Skibene gik herfra fuldt lastet med korn, og da kul ikke brugtes meget, gik de ofte hjem med ballast. Man brugte ikke den gang at fede kreaturerne, men solgte kornet og sendte de mange stude til marsken i Slesvig.

Skatteligning i Nykøbing M. 1857:

Agent Steenberg .....	190 rdl.
Konsul Schade .....	184 rdl.
Brinchmann .....	161 rdl.
Rasmus Heide .....	63 rdl.
Jernstøber Christensen .....	55 rdl.
Pastor Larsen .....	54 rdl.
Hospitalsforstander Dyhr .....	53 rdl.

I 1861, da Rasmus og Elisabeth Heide flyttede til Galtrup, var de endnu unge mennesker, kun 38 og 26 år. Rasmus Heide havde forpagtningen af Galtrup præstegårdsjorde i 2 perioder à 9 år, til de i 1879 flyttede ind i den gamle friskole, som Elisabeth Heides søster, Mette Kirstine Frisenberg Møller, Løgstør, havde købt for 3000,00 kr. (skødet tinglyst 5. juli 1879) og overladt til familien. Herefter blev det Madam Heide, som hun blev kaldt, der for en stor del skaffede udkommet til mand og børn. Hun havde lært at farve og havde en indtægt (sikkert ikke stor) ved at farve for folk, mens Rasmus Heide i sine sidste år flettede sivkurve og gik på arbejde som daglejer. Man har undret sig over, at Elisabeth Heide blev tituleret »Madam«, en benævnelse, som almindeligvis kun brugtes over for præste- og degnekoner, måske har det været udtryk for befolkningens respekt og be-



undring for hende i hendes kamp for at holde hjemmet oppe under hendes mands tiltagende hang til drikkeri. 7 år efter at familien var flyttet til hjemmet i Galtrup, som Elisabeth Heides søster overlod dem, døde Rasmus Heide af lungebetændelse i 1886 og året efter, 1887, flyttede Elisabeth Heides søn, Diderik, hjem til sin mor og begyndte møllebyggeri – en virksomhed, som senere er overgået til maskinforretning, som Diderik Heides søn, Ejler, har videreført og stadig driver.

Elisabeth Heides mor, Hedevig Lene Selmer, døbt 17. april 1796, var datter af en købmand N. Krogh og hustru, Ane Sepstrup, Nykøbing M., og ejede skibe, der besejlede England. – Hun havde været husjomfru på »Dueholm« og blev 7. marts 1821 gift med selvejergårdmand Ole Jensen Gadgård, ejer af en gård (Landbolyst?) i Thy. Hendes mand var meget velhavende; det fortælles, at han holdt selskabsdame til hendes underholdning og holdt rideheste. Men hun blev ikke skånet for sorg og modgang. I ægteskabet var kun et barn: en søn, som de kun havde sorg af, hvorfor han blev sent til Amerika, som skik og brug den gang var. Efter hendes første mands død giftede hun sig 2. gang 21. marts 1826 med gdr. Schack Selmer, født 15. februar 1806, søn af pastor Jens Laurits Selmer i Helligsø (senere gårdejer i Helligsø). Også dette ægteskab varede kun kort: 13 år. De havde 5 børn: Ane Oline, der blev gift med købmand i Nykøbing M., Karl Kristian Jerichau, Jensine Nikolette, gift med købmand Jakob Kristian Møller, Løgstør, Mette Kirstine Frisenberg, gift med købmand Jakob Kristian Møller, Løgstør, efter søsterens død, Elisabeth Margrethe, gift med købmand Rasmus Heide (samme dag som Ane Olines bryllup med Jerichau). Kristian Peter Selmer, avlsforvalter i Nykøbing M.

Schack Selmer døde 1839 kun 33 år gammel, mens Lene Selmer var 43 år – hun forblev tilsyneladende på gården med sine 5 børn, hvoraf det ældste var 13 år gammelt, men i en alder af 50 år giftede hun sig 3. gang og denne gang med sin avlskarl, der kun var 22 år. Dette ægteskab var meget ulykkeligt, og hendes mand gjorde livet så surt for hende, at hun efter 1 års ægteskab forlod manden og gården. Ved hendes 3. giftermål havde hvert af børnene fået 6000 rigsdaler. Hendes datter, der var gift med købmand Jakob Møller, Løgstør, købte senere et hus til hende i Nykøbing M., hvor hun tilbragte sine sidste år. Hun fik tilladelse til stadig at føre navnet Selmer.

Ifølge Selmers stamtavle kan slægten føres tilbage til oberst Johan Henrik Selmer, født 1620 i Rendsborg.

Hans søn: Proprietær Johan Selmer til Skjoldagergaard.

Hans søn: Mathieas Selmer, født 1676 på Skjoldagergaard.

Hans søn: Schack Selmer, født 7. januar 1724, apoteker i Aarhus.

Hans søn: Jens Laurits Selmer, født 14. august 1761, præst ved Frue Kirke i Aarhus og i Helligsø, Thy.

Hans søn: Schack Selmer, født 15. februar 1806, gårdejer i Helligsø i Thy.  
Hans datter: Elisabeth Margrethe Selmer, født 9. februar 1835.

*Rasmus Heides deltagelse som frivillig soldat i 1848*

I Morsø Folkeblad af ukendt årgang læses en artikel om »De frivillige fra Mors 1848«, at ca. 30 meldte sig under fanerne og blandt dem høj-skoleforstander Anders Povlsen Dal og handelsbetjent Rasmus Heide.

Under kammerjunker Hjalmar v. Holsteins ledelse holdt de frivillige øvelse formentlig uden våben på »Øren« og Dueholm. Den 26. juni afgik de under Niels Faartofts kommando fra Nykøbing og meldte sig den 30. juni i Odense, hvorefter næste dag til eksercerskolen i Nyborg, hvor de toges i ed og forplejning fra 1. juli. Foreløbig fik de udleveret sko, støvletter og halsbind samt formentlig gamle infanteriuniformer (rød frakke, blå bukser). Våben og lædertøj bekostede krigsministeriet, mens de frivillige selv skulle bekoste den egentlige uniform.

Den 8. september afgik de atter under jæger Faartofts kommando over Odense til egnen om Vejle, hvor Nørrejydske Armekorps samledes. De deltog i den store revy for Frederik den 7. på Lerbæks marker den 18. september.

I november befalede krigsministeriet, at de frivillige korps kunne permitteres, og den 26. november marcherede morsingboerne hjem fra Vejle over »Alheden«. Efter hjemkomsten holdtes en fest for dem i Nykøbing.

- F1. *Hedevig Margrethe Heide*, født 27. april 1854 i Nykøbing, død 29. juli 1865 i Galtrup.
- F2. *Jensine Nicolette Heide*, født 21. december 1856 i Nykøbing, død 22. februar 1927 i Løgstør, gift 6. april 1883 i Outrup kirke med købmand Jens Laurits Schack Møller, født 6. april 1856, søn af købmand Jacob Christian Møller og hustru Mette Kirstine Frisenberg Selmer.  
3 børn (G1 – 3).
- G1. *Jacob Christian Møller*, født 4. marts 1884 i Løgstør, gift 10. juli 1912 med Vira Flauenskjold, født 14. november 1891. Jacob Møller overtog forretningen efter sin far i 1916 og overdrog den til sin søn, der således er 4. generation, der driver forretningen videre.  
7 børn (H1 – 7).
- H1. *Jens Lauritz Schack Møller*, født 17. august 1913 i Løgstør, gift 25. september 1938 med Marie Smedegaard, født 25. juni 1914.  
Ingen børn.

- H2. *Selma Nicolette Møller*, født 28. oktober 1914, død 11. juli 1945, gift med Werner Pedersen, Horsens.  
1 barn (I1).
- I1. *Hanne Pedersen*, født 3. oktober 1943, gift 1964 med farvehandler Holmboe, Horsens.
- H3. *Hakon Peter Møller*, født 29. januar 1917, gift 14. november 1943 med Tove Gregersen, født 22. november 1917, bosat i Nørresundby.  
Ingen børn.
- H4. *Schack Møller*, født 3. april 1918, gift 15. juli 1948 med Karoline Birch, født 21. februar 1927.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Tage*.
- I2. *Hanne*.
- H5. *Jack Møller*, født 12. august 1919, død 4. august 1926.
- H6. *Aage Ernst Møller*, født 15. august 1920, gift 15. juli 1950 med Dora Jørgensen, født 1. januar 1930.  
Ingen børn.
- H7. *Alice Møller*, født 20. maj 1923, gift med Stig Larsen, Viborg. Ægteskabet opløst.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Hans*.
- I2. *Peter*.
- G2. *Elisabeth Margrethe Møller*, født 26. februar 1885 i Løgstør, gift 1910 med købmand Led.  
4 børn (H1 – 4).
- H1. *Erling Led*, født 20. juni 1911 i Aarhus, overtelegrafmester i post- og telegrafvæsenet, gift 15. juni 1941 i Løgstør med Tove Wittendorf Klinkvort, født 8. april 1920 i Løgstør.  
1 barn (I1).
- I1. *Hans Erling Led*, født 12. januar 1944 på Frederiksberg, student 1963. Sø-løjtnant.

- H2. *Helge Led*, født 22. juli 1912 i Aarhus, forretningsfører, gift med Else Vibeke Jacobsen, født 4. juni 1914 i Koldby Kaas, Samsø, ægteskabet opløst.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Helle Merete Led*, født 20. august 1941 i Koldby Kaas, Samsø, lægesekretær.
- I2. *Vivian Elisabeth Led*, født 16. maj 1943 i Koldby Kaas, Samsø, defektrice.
- H3. *Ellen Kirstine Led*, født 4. august 1914 i Løgstør, gift med kontorchef i Handelsbanken, København, Knud Børge Guldmann, født 20. juli 1912 i Taulov.  
3 børn (I1 – 3).
- I1. *Poul Flemming Guldmann*, født 20. februar 1938 i København, ingeniør, løjtnant.
- I2. *Elisabeth Guldmann*, født 1. august 1944 i København, boghandlermedhjælper.
- I3. *Frank Guldmann*, født 29. oktober 1956 i København.
- H4. *Inger Led*, født 8. februar 1916 i Løgstør, gift med pelsfarmer Ove Vinge Leisner, født 18. oktober 1914 i Køge.  
1 barn (I1).
- I1. *Pia Vinge Leisner*, født 8. maj 1952 i København.
- G3. *Jensine Kirstine Møller*, født 10. januar 1887 i Løgstør, død 1911, ugift.
- F3. *Marie Theresia Heide*, født 15. decbr. 1857 i Nykøbing, død 4. novbr. 1944 i Nykøbing, 1886 gift med præstegårdsforpagter Jens Møller Christensen, født 30. januar 1861 i Vejerslev, død april 1953. Havde forpagtningen af præstegården i Galtrup, som Rasmus Heide tidligere havde haft – købte senere en gård, »Dahlgaard«, i Lødderup for til sidst at flytte til Nykøbing M., hvor de byggede et hus og levede deres sidste år – døde begge i en høj alder.  
Alle børnene bærer navnet Møller og ikke Christensen.  
7 børn (G1 – 7).
- G1. *Kirstine Møller*, født 20. november 1888 i Galtrup, død 20. maj 1962 i Nykøbing, gift 11. april 1936 med frøhandler Niels Riis, Nykøbing M., født 4. juni 1870 i Vejerslev, død 14. juni 1955.  
Ingen børn.

- G2. *Rasmus Møller*, født 16. januar 1890 i Galtrup. Ejer af »Frederiksminde«, Tøving, Mors, død 23. juli 1952. 25. august 1922 gift med Sidsel Marie Povlsen, født i »Galtrupgaard« 3. maj 1898. Bor stadig på »Frederiksminde«.  
5 børn (H1 – 5).
- H11. *Kristian Møller*, født 29. august 1924 i »Frederiksminde«, gårdejer i V. Assels, gift med Anne Margrethe Rolighed Larsen, født 17. juni 1925.  
Ingen børn.
- H2. *Lage Møller*, født 14. december 1926 i »Frederiksminde«, indehaver af Morsø Motorcompagni, gift med sygeplejerske Maren Kristensen Boll, født 1. januar 1929.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Hemming Boll Møller*, født 12. april 1955 i Nykøbing M.
- I2. *Annette Boll Møller*, født 1. april 1958 i Nykøbing M.
- H13. *Povl Møller*, født 23. februar 1930 i »Frederiksminde«, gårdejer, gift med Karen Poulsen, født 12. februar 1940.  
I barn (I1).
- I1. *Bente Marie Møller*, født 6. september 1962.
- H14. *Knud Møller*, født 18. juni 1935 i »Frederiksminde«, gårdejer, gift med Birte Marie Mikkelsen, født 17. november 1943.  
Ingen børn.
- H5. *Erik Møller*, født 18. juni 1935 i »Frederiksminde«, gårdejer, har opholdt sig nogle år i Nordamerika.
- G3. *Peter Rudolph Møller*, født 2. maj 1891 i Galtrup, gårdejer i Tæbring, Mors, 20. april 1923 gift med Sidsel Marie Hyldig, født 2. marts 1899.  
Ingen børn.
- G4. *Elisabeth Margrethe Møller*, født 17. januar 1893, død ugift 25. april 1915.
- G5. *Søren Møller*, født 26. februar 1895 i Galtrup, gårdejer, »Galtrupgaard«, 25. februar 1927 gift med Kirstine Povlsen, født 29. maj 1900 i »Galtrupgaard«.  
4 børn (H1 – 4).

- H1. *Elisabeth Povlsen Møller*, født 21. maj 1928 i »Galtrupgaard«, gift med Svend Aage Christensen, født 23. januar 1918. Bopæl: Nykøbing M.  
I barn (I1).
- I1. *Prior Møller Christensen*, født 27. februar 1950.
- H2. *Ellen Povlsen Møller*, født 12. august 1930 i »Galtrupgaard«, gift med Jens Kristian Nørgaard, født 22. maj 1930, gårdejer, Agerø.  
3 børn (I1 – 3).
- I1. *Inge Møller Nørgaard*, født 14. maj 1955.
- I2. *Birte Møller Nørgaard*, født 21. februar 1957.
- I3. *Karen Møller Nørgaard*, født 9. august 1960.
- H3. *Asta Povlsen Møller*, født 30. december 1934 i »Galtrupgaard«, gift med uddeler Jens Martin Hansen, født 27. august 1934. Bopæl: Syndby, Mors.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Søren Hansen*, født 25. november 1960.
- I2. *Kirsten Hansen*, født 19. april 1962.
- H4. *Kresten Povlsen Møller*, født 20. juni 1942 i »Galtrupgaard«, landmand.
- G6. *Christian Selmer Møller*, født 6. november 1897 i Galtrup, gårdejer, gift 8. september 1932 med Poulina Kirstine Blaabjerg, født 14. marts 1905 i Møllerup, død 29. juli 1964 i Skive. Bopæl: Selde pr. Roslev.  
Ingen børn.
- G7. *Helene Møller*, født 3. august 1899 i Galtrup, gift 4. december 1927 med gårdejer Anders Christensen, Nautrup, født 18. januar 1892 i Rødding.  
2 børn (H1 – 2).
- H1. *Marie Nicoline Møller Kristensen*, født 25. januar 1929 i Glynge, gift 1. september 1950 i Nautrup med Kristen Nielsen, født 1. september 1920 i Lyby. Bopæl: Harre pr. Roslev.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Kirsten Marie Nielsen*, født 7. januar 1952 i Harre.
- I2. *Jens Møller Nielsen*, født 28. februar 1955 i Harre.

- H2. *Elisabeth Møller Kristensen*, født 21. december 1929 i Nautrup, gift 25. oktober 1959 i Nautrup med Svend Dencker Nielsen, cementstøber, født 17. marts 1928 i Skivum. Bopæl: Durupvej 54, Glyngøre.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Susanne Dencker Nielsen*, født 21. august 1960 i Glyngøre.
- I2. *Anders Dencker Nielsen*, født 27. juni 1962.
- F4. *Schackegine Heide*, født 10. februar 1860 i Nykøbing, død 13. september 1869 i Galtrup.
- F5. *Diderik Roed Müller Heide*, født 12. februar 1862 i Galtrup, død 3. juni 1930 i Galtrup, gift med Dagmar Bjerregaard, født 18. juli 1875, død 2. marts 1947.  
Diderik Heide lærte møllebyggeri i Odense hos en møllebygger Rasmussen, som byggede træmøller. Efter sine læreår i Odense arbejdede Diderik i Randers som svend. På samme tid var hans søster, Margrethe Heide, i hjemmet hos deres onkel, pastor Rasmus Winfeld i Krstrup ved Randers, hvor de ofte mødtes.  
Diderik Heide vendte i 1887 (året efter faderens død) tilbage til det gamle hjem i Galtrup og begyndte her i Galtrup D. M. Heides møllebyggeri.  
Skødet på ejendommen blev 4. juli 1896 overdraget til Diderik Heide og er stadig i familiens eje, idet en søn af D. M. Heide bor i det gamle hjem og driver forretningen videre som maskinforretning.
- G1. *Harald Bjerregaard Heide*, født 31. juli 1900, installatør i Ø. Jølby, Mors, gift med Anna Veje, født 25. marts 1898 i Skallerup.  
1 barn (H1).
- H1. *Bent Diderik Heide*, født 17. september 1931 i Øster Jølby, snedker, gift med damefrisørinde Gunhild Østergaard, født 3. december 1941 i Erslev. Bopæl: Vilsund.  
1 barn (I1).
- I1. *Annette Heide*, født i Vilsund 11. august 1964.
- G2. *Margrethe Bjerregaard Heide*, født 17. februar 1902, gift med gårdejer Andreas Ringgaard, født 20. november 1893.  
4 børn (H1 – 4).
- H1. *Helga Heide Ringgaard*, født 20. juli 1927 i Torp, Mors, vaskeribestyrende på Thisted Sygehus, ugift.

- H2. *Astrid Heide Ringgaard*, født 2. august 1930 i Torp, gift med gårdejer Børge Jensen, født 8. december 1921 i Lødderup, bosat i Lødderup, Mors. 3 børn (I1 – 3).
- I1. *Julian Jensen*, født 7. marts 1953.
- I2. *Lisbet Jensen*, født 11. september 1955.
- I3. *Søren Andreas Jensen*, født 28. november 1961.
- H3. *Erna Heide Ringgaard*, født 4. august 1931 i Torp, gift med Svend (Olesen) Christensen, født i Lødderup 16. juli 1922, gårdejer i Lødderup, Mors. Ingen børn.
- H4. *Christian Heide Ringgaard*, født 3. august 1937 i Torp, gårdejer i Torp, Mors, gift med Else Thorsen Nygaard, født 14. november 1937. 1 barn (I1).
- I1. *Marianne Ringgaard*, født 4. juni 1963 i Torp, Mors.
- G3. *Augusta Bjerregaard Heide*, født 22. oktober 1903, gift med gårdejer Johannes Østergaard, født i Tødsø 17. maj 1904, »Juelsgaard«, Nykøbing M. 2 børn (H1 – 2).
- H1. *Jørgen Heide Østergaard*, født 13. oktober 1931 i Nykøbing M., landmand, gift med afdelingssygeplejerske Sidsel Jacobsen, født 19. august 1932 i Tøving. Adresse: Sygehuset, Nykøbing M. 2 børn (I1 – 2).
- I1. *Randi Heide Østergaard*, født 13. oktober 1962 i Nykøbing M.
- I2. *Poul Heide Østergaard*, født 20. juni 1964 i Nykøbing M.
- H2. *Eva Heide Østergaard*, født 6. september 1935 i Nykøbing M., bibliotekar, gift med lærer Jens Erik Mortensen, født 23. august 1931 i Bøgelunde. Adresse: Lading. 1 barn (I1).
- I1. *Anders Heide Mortensen*, født 18. september 1963 i Aarhus.
- G4. *Ejler Bjerregaard Heide*, født 22. december 1904, maskinforhandler, gift med Ingeborg Sønderby, født 16. december 1905 i Galtrup. Bopæl: Galtrup. 4 børn (H1 – 4).



- H1. *Torkil Heide*, født i Galtrup 21. april 1934, maskinmester ved D.A.K.A., Lunderskov, gift med Nanna Dalgaard, født i Galtrup 11. februar 1935, sygeplejerske.  
3 børn (I1 – 3).
- I1. *Morten Heide*, født 24. august 1961 i Lunderskov.
- I2. *Mette Heide*, født 12. februar 1963 i Lunderskov.
- I3. *Kirsten Heide*, født 21. oktober 1964 i Lunderskov.
- H2. *Finn Heide*, født 23. januar 1937 i Galtrup, lærer ved Starup skole pr. Toftlund, ugift.
- H3. *Ragna Heide*, født 5. juli 1941 i Galtrup, børnehavelærerinde i Valby, ugift.
- H4. *Jens Sønderby Heide*, født 30. december 1944, maskinarbejder, ugift.
- G5. *Anna Bjerregaard Heide*, født 28. juli 1906, gift med Theodor Sørensen, tømrermester i Hvidbjerg, Mors.  
1 barn (H1).
- H1. *Erling Heide Sørensen*, født 3. oktober 1940 i Hvidbjerg, tømrersvend, ugift.
- G6. *Svend Bjerregaard Heide*, født 2. august 1907, maskinfabrikant i Aarhus, gift med Karen Holme Pedersen, ægteskabet opløst. Bopæl: Horsensvej, Viby J.
- H1. *Erik Heide*, født 4. juli 1934 i Øster Jølby, billedhugger, grafiker, gift med sygeplejerske Esther Jørgensen, Vejstrup, Fyn, født 20. maj 1933. Adresse: Flade gamle skole, Flade, Mors.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Johanne Heide*, født 3. juni 1959.
- I2. *Rasmus Heide*, født 25. september 1960.
- H2. *Preben Heide*, født 26. november 1939 i Aarhus, journalist, gift med Karen Jørgensen, kontorassistent. Bopæl: Horsensvej, Viby J.
- G7. *Selmer Bjerregaard Heide*, født 13. august 1909 i Galtrup, gift med Ester Jensen, født 15. september 1915 i Holløse. Bopæl: Erslev.  
4 børn (H1 – 4).

- H1. *Asbjørn Heide*, født 25. februar 1940 i Arnakke, har taget H. A. fra Handelshøjskolen, læser i 1964–65 på stipendium 1 år på universitetet i Bern, Schweiz, ugift.
- H2. *Elin Heide*, født 17. august 1943 i Arnakke, ugift.
- H3. *Holger Bjerregaard Heide*, født 13. august 1947 i Erslev, landmand.
- H4. *Birte Bjerregaard Heide*, født 17. juli 1954 i Erslev.
- G8. *Otto Bjerregaard Heide*, født 8. juli 1911, gift med Johanne Marie Kortbæk, født 7. december 1911 på »Jølbygaard«. Bopæl: Solbjerg, Mors.  
4 børn (H1 – 4).
- H1. *Dagmar Heide*, født 17. november 1939 i Bjergby, gift med gårdejer Jens Borg, født 24. juli 1930 på Agerø. Bopæl: Dalsminde, Galtrup.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Jørgen Heide Borg*, født 2. juli 1962 i Galtrup.
- I2. *Hans Otto Heide Borg*, født 6. november 1963 i Galtrup.
- H2. *Poul Kortbæk Heide*, født 27. marts 1943 i Beersted, Thy, landmand, ugift.
- H3. *Karen Marie Heide*, født 8. august 1947 i Solbjerg.
- H4. *Inge Kortbæk Heide*, født 5. maj 1950 i Solbjerg.
- G9. *Magnus Bjerregaard Heide*, født 1. april 1913, gift med Gerda Sandahl Dissing, født 8. juli 1913 i Fjallerslev. Planteskoleejer i Tilsted, Thy.  
4 børn (H1 – 4).
- H1. *Aase Dissing Heide*, født 4. december 1937 i Tilsted, lærerinde, gift med lærer Jørgen Molbæk, født 3. juni 1937, begge ansat som lærere i Hammerum.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Birgitte Heide Molbæk*, født 1. februar 1961 i Skive.
- I2. *Peter Heide Molbæk*, født 25. januar 1964 i Hammerum.
- H2. *Birthe Dissing Heide*, født 4. december 1937 i Tilsted, lærerinde, gift med lærer Ole Sand Sørensen, født 24. marts 1938 i Lønstrup. Begge ansat som lærere i Vadum, Vendsyssel.  
1 barn (I1).

- I1. *Mette Sand Sørensen*, født 26. februar 1964.
- H3. *Dorte Dissing Heide*, født 22. marts 1942 i Tilsted, kunststuderende (keramiker), ugift.
- H4. *Ole Dissing Heide*, født 4. februar 1945.
- G10. *Sigrid Bjerregaard Heide*, født 8. april 1916, gift med assurandør Jacob Henry Mogensen, født 17. januar 1916 i Jebbjerg.  
2 børn (H1 – 2).
- H1. *Knud Heide Mogensen*, født 15. december 1944 i Nykøbing M., isenkramkommis, ugift.
- H2. *Eigild Heide Mogensen*, født 13. juni 1950 i Nykøbing M., skoleelev.
- G11. *Peter Heide*, født 2. maj 1917, mekaniker, Thisted, gift med Rigmor Nørgaard, født 24. marts 1919 i Vodstrup.  
3 børn (H1 – 3).
- H1. *Karin Nørgaard Heide*, født 12. november 1943 i Aarhus, bibliotekarelev i Hjørring, ugift.
- H2. *Inge Nørgaard Heide*, født 14. april 1948 i Aarhus, husassistent i Hundborg.
- H3. *Ann Kirstin Nørgaard Heide*, født 5. juni 1956 i Tilsted.
- F6. *Margrethe Heide*, født 7. april 1864 i Galtrup, død 16. august 1949 i Løgstør. Hun var ugift, men havde i mere end en menneskealder sit hjem hos sin svoger og søster, købmand og sparekassedirektør Laurits Møller og Nicolette Møller, hvor hun var en uvurderlig hjælper for sin søster, der i mange år var værkbruden af gift.
- F7. *Peter Rudolph Heide*, født 7. oktober 1866 i Galtrup, død 4. oktober 1890 i Galtrup, ugift.
- F8. *Schack Selmer Heide*, født 6. februar 1869 i Galtrup, død 23. februar 1869 i Galtrup.
- F9. *Hedevig Schackgine Heide*, født 27. august 1870, død 31. marts 1956, gift med købmand Peter Ingstrup Gregersen, født 25. maj 1871, død 7. december 1917. Peter Gregersen havde i sine unge dage været i U.S.A. i adskil-

lige år, men vendte tilbage til Danmark i 1896, begyndte købmandsforretning i Vinderup, flyttede 1914 til Skive, hvor han få år drev agenturforretning til sin død 1917.

4 børn (G1 – 4).

- G1. *Olaf Heide Gregersen*, født 25. juni 1900 i Vinderup, direktør i Vejle, død 3. december 1953 i Vejle, gift med Birtha Jespersen, født 21. august 1906 d. a. murermester Anthon Jespersen og hustru Birgitte, født Randrup.  
2 børn (H 1 – 2).
- H1. *Lis Heide Gregersen*, født 24. januar 1930 i Skive, gift 19. april 1952 i Brasilien med ingeniør Anker Larsen, født 23. januar 1918. Bopæl: Virklund ved Silkeborg.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Birgitte Larsen*, født 23. marts 1954 i Vejle.
- I2. *Kirsten Larsen*, født 23. maj 1956 på Als.
- H2. *Hugo Heide (Gregersen)* (tilladelse til kun at føre navnet Heide), født 28. maj 1933 i Skive, arkitekt, gift 19. januar 1957 i Bagsværd med Inger Lise Thrane Sørensen, født 22. december 1934, teknisk tegner. Bopæl: Pilevænget 28, Viby J.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Henrik Heide*, født 21. december 1961 i Skive.
- I2. *Dorte Heide*, født 4. november 1963 i Viby.
- G2. *Anna Elisabeth Heide Gregersen*, født 22. august 1901 i Vinderup, ekspeditionssekretær på Skive sygehus, ugift.
- G3. *Axel Heide Gregersen*, født 1. januar 1904 i Vinderup, rejste i 1927 til Brasilien, hvor han i ca. 25 år var indkøbschef hos Ford og senere selvstændig forretningsdrivende, gift med Ellen Arntzen, datter af overretssagfører Frode Karelius Arne Arntzen, født 3. januar 1907 i København.  
Ingen børn.
- G4. *Elisabeth Margrethe Heide Gregersen*, født 27. marts 1911 i Vinderup, fuldmægtig på Skive sygehus, ugift.

I lighed med Heide- og Selmer-slægten kan Gregersen-slægten føres tilbage til 1600-tallet.

Peter Ingstrup Gregersens stamfader: Gregers Jensen Lemvig, sognepræst i Wandborg sogn 1609, født ca. 1580.

Hans søn: Laurits Gregersen Wandborg, sognepræst i Wandborg sogn 1650, født 1624.

Hans søn: Gregers Madsen, født 1698.

Hans søn: Søren Gregersen Balleby, født 1733.

Hans søn: Gregers Sørensen, »Engbjerggaard«, født 1770.

Hans søn: Jens Gregersen, »Engbjerggaard«, født 1807.

Hans søn: Peder Ingstrup Gregersen, født 1842.

Hans søn: Peder Ingstrup Gregersen, født 1871 i Højslev.

E4. *Carl Frederik Heide*, født 13. april 1825 i Boddum Mølle, død 1850, var uddannet handelskommis, faldt som frivillig soldat ved Isted, ugift.

E5. *Thomas Heide*, født ca. 1830, død ca. 1858 som skrædder i Nykøbing M., ugift.

E6. *Jens Christian Heide*, født 1833, død 1859 som urmager, ugift.

- E7. *Ane Helene Heide*, født 19. august 1836 i Dover, gift 8. november 1861 med pastor Rasmus Windfeld, født 10. november 1825 på Venø, død 10. januar 1894 i Krstrup, hvor han var præst.

Ane Helene var kun 4 år, da hendes far Ammon Nikolaj Edinger Heide døde og efterlod enke og 7 børn i stor fattigdom.

I 1846 vides hendes mor, Margrethe Heide, at have haft plads som husbestyrerinde, hvor hun har haft sine 2 yngste børn, Jens Christian og Ane Helene, hos sig – men hun har tilsyneladende senere kunnet se, at hun ikke kunne give dem et rigtigt hjem og en god opdragelse under de forhold, så Ane Helene blev optaget i hjemmet hos sin mors søster og dennes mand, konsistorialråd Terman Nicolaj Windfeld, sognepræst i Skibsted i Himmerland, og hvis søn, hendes fætter Rasmus, hun blev gift med.

Rasmus Windfeld blev student fra Randers 1844, deltog i krigen 1849, cand. theol. 18. april 1849, personel kapellan hos sin fader i Skibsted 8. oktober 1855, ordineret 19. december 1855 til sognepræst i Gjerding. Litterær produktion: »Hvorfor går du ikke i kirke?« »Er præsteembedet overflødigt?« (Traktat mod mormonmissionær Mogens Sommers tilhængere). »Om udvidet benyttelse af vore kirker til gudelig brug« (dansk kirketidende).

3børn (F1 – 3).

- F1. *Kirstine Windfeld*, født 19. august 1862 i Skibsted, død 1882, den unge datters død var en meget stor sorg for pastor Windfeld og hans hustru, og Ane Helenes bror-datter, Margrethe Heide (senere Løgstør), opholdt sig en tid i præstegården i Krstrup for at være dem en trøst i sorgen.

- F2. *Julius Windfeld*, født 16. august 1866 i Gjerding, student i Randers 1885, cand. theol. januar 1891. Privatlærer i København 1891–92. 1893 personel kapellan hos faderen i Krstrup. Ordineret 1894 til sognepræst i Nimtofte-Tirstrup. 1914 sognepræst i Hyllested-Venslev-Holsteinsborg. Gift 14. oktober 1894 i St. Jacobs kirke i København med Anna Christiane Thomsen, født 22. december 1868 i Reykjavik, datter af islandsk købmand Hans Theodor August Thomsen.

4 børn (G1 – 4).

- G1. *Bodil Lykke Windfeld*, født 21. december 1895, gift i Nimtofte 27. marts 1919 med pastor Carl Christian Lund, født 21. april 1891 i Sæby købstad, søn af sadelmagermester Rasmus Ølgaard Andrup Lund.

Pastor Lund var præst i Lemvig til sin død 5. april 1946, var tidligere præst i Horne på Fyn. Fru Lund bor i Lemvig.

Børnenes antal ukendt.

- G2. *Gytte Vibeke Windfeld*, født 13. juli 1898 i Nimtofte, påbegyndte seminarieuddannelse, men afbrød uddannelsen p. gr. af sygdom.
- G3. *Vagn Thomsen Windfeld*, født 15. oktober 1899 i Nimtofte, gift 23. marts 1927 med Emilie Pilegaard Larsen, født 8. juni 1903, præst ved Kaper-naum kirke, København. Bopæl: Svanevej 9, København NV.  
4 børn (H1 – 4).
- H1. *Bent Windfeld*, født 20. september 1930 i Brejning, Vestjylland, cand. mag. 1957, adjunkt i Thisted 1957, gift i Thisted 15. juli 1961 med Inge Eriksen, født 31. juli 1938 i Glyngøre, datter af direktør Mads Poulsen Eriksen og hustru Johanne Andersen, Fristed.
- H2. *Aase Windfeld*, født 20. september 1930 i Brejning (tvilling til ovenstående), gift 1955 med stud. polit. Knud Rasmussen Heinesen, nu cand. polit., forstander for Roskilde højskole. Søn af overlærer Heine Heinesen, Nykøbing S.  
3 børn (I1 – 3).
- I1. *Eskil Heinesen*, født 21. juli 1958.
- I2. *Thomas Heinesen*, født 12. marts 1961.
- I3. *Signe Heinesen*, født 24. februar 1964.
- H3. *Gytte Windfeld*, født 10. maj 1933 i Brejning, gift 1958 med pastor Poul Aage Exner, nu sognepræst på Anholt, søn af provst Johan Exner og hustru Gunild Holt, forhen Hald sogn.  
2 børn (I1 – 2).
- I1. *Benedikte Exner*, født 9. april 1961.
- I2. *David Exner*, født 18. januar 1963.
- H4. *Ulla Windfeld*, født 6. oktober 1938 i København, gift 1961 med stud. mag. Flemming Behrendt, søn af sognepræst Otto Behrendt og hustru Sofie Christensen, København.
- G4. *Kirsten Windfeld*, født 1902.
- F3. *Terman Nicolaj Windfeld*, født den 28. juni 1870, fuldmægtig i finansministeriet, komponist og musikanmelder - ugift.

*Slægtsforholdet mellem Anders Sørensen Vedel og Heide-slægten*

1. Historikeren: Anders Sørensen Vedel, f. 1542, død 1616, gift med et barnebarn af Hans Tausen.

hans søn:

2. sognepræst i Ribe: Lauge Vedel, f. 1592

hans søn:

3. res. kapellan i Ribe: Bernt Vedel, f. 1635

hans søn:

4. sognepræst i Naur-Sir: Christian Vedel, f. 1663

hans søn:

5. sognepræst i Sahl: Svend Vedel, f. 1698

hans datter:

6. Ane Margrethe Vedel, gift Frisenberg, f. 1737

hendes datter:

7. Mette Kirstine Frisenberg, gift Selmer, f. 1777

hendes søn:

8. Schack Selmer, f. 1806

hans datter:

9. Elisabeth Selmer, gift Heide, f. 1835.



# *Slægtsregister*

*2. hovedlinie:*

Andreas Heide, f. 1723

C2. Rudolph Heide, f. 1764

D1. Sidsel, f. 1789, g. Voigt

D3. Magdalene, f. 1792  
g. Scholten

D4. Alexander, f. 1794

D6. Jacob, f. 1798

D8. Hans Hol

E1. Johanne, f. 1816  
E2. Cecilie, f. 1818  
E3. Chr. Ditlev, f. 1820  
E4. Rudolph, f. 1822  
E5. Inger M., f. 1824  
E6. Johan Nic., f. 1828

E1. Algunde, f. 1813  
E2. Hans Rudolph, f. 1816  
E3. Frederikke, f. 1821

E1. Christian, f. 1821

E2. Peter Alexander, f. 1822

E1. Rudolph,  
E2. Maren, 1  
E3. Carl Jaco  
E4. Heinrich,  
E5. Henrik Ch.  
E6. Alexander

F1. Hilda Heide, f. 1854  
g. Kjærbølling

F1. Ingeborg Heide, f. 1859  
g. Salto

F2. Axel Heide, f. 1861

F3. Johanne Heide, f. 1862  
g. Liebe

F2. Oscar Heide, f. 1856

G1. Axel Salto, f. 1889

G1. Andreas Julius, f. 1889

G3. Emil, f. 1891

G4. Carl Anton, f. 1892

G6. Martin Juliu

H1. Margot Heide  
H2. Børge Heide  
H3. Vibeke Heide  
H4. Gudrun Heide

H1. Erik Heide

H1. Henning  
H2. Ib He  
H3. ? Hei

Andreas Heide, f. 1723

C5. Martinus Heide, f. 1775

. Jacob, f. 1798

D8. Hans Holm, f. 1806

D2. Andreas, f. 1799

er Alexander, f. 1822

E1. Rudolph, f. 1832

E2. Maren, f. 1834

E3. Carl Jacob, f. 1838

E4. Heinrich, f. 1840

E5. Henrik Chr., f. 1843

E6. Alexander, f. 1846

E3. Andreas Martin Julius, f. 1831

anne Heide, f. 1862

g. Liebe

F5. Johan Alfred Heide, f. 1864

arl Anton, f. 1892

G6. Martin Julius, f. 1895

G7. Christian, f. 1897

G8. Martha, f. 1898, g. Jensen

G9. Karen Margrethe, f. 1902  
g. Bondo Pedersen

1. Erik Heide

H1. Henning Heide

H2. Ib Heide

H3. ? Heide

H1. Ruth Heide, g. Mogensen

## 2. hovedlinje: bogbinder *Andreas Heides* efterkommere

- B5. *Andreas Heide*, døbt 18. juni 1723, begravet 7. august 1794 i Svendborg. Bogbinder i Svendborg. Gift med Kirstine Hansdatter, født ca. 1731, død 1774.  
6 børn (C1 – 6).
- C1. *Sidsel Margrethe Heide*, døbt 28. januar 1757, begravet 31. juli 1770.
- C2. *Rudolph Heide*, døbt 1. april 1764, begravet 19. okt. 1807 i Nyborg – bogbinder i Nyborg. Gift 9. november 1787 i Nyborg med Maren Alexandersdatter Ullitz, døbt 13. juni 1769, datter af skovfoged Alexander Ullitz og hustru Sissel Catrine Olsdatter af hyrdehuset. Efter bogbinder Rudolph Heides død i oktober 1807 giftede enken sig 29. marts 1809 med bogbinder Carl Frederic Busch. Hun døde 12. april 1814.  
9 børn (D1 – 9).
- D1. *Sidsel Christine Heide*, født 30. september 1789 i Nyborg, gift med landinspektør ved Sorø Akademi Nicolaj Ulrich Voigt, døbt 15. decbr. 1870 i Sorø, søn af klokker ved Sorø kirke Johan Georg Ulrich Voigt og hustru Margrethe Elisabeth Als. Nicolaj Ulrich Voigt døde 1. jan. 1842 i Sorø. Hans enke døde 18. april 1849 på Tersløsegaard og blev begravet i Sorø. Dødsårsag: betændelsesfeber.  
6 børn (E1 – 6).
- E1. *Johanne Elisabeth Voigt*, født 2. september 1816 i Sorø.
- E2. *Cecilie Ulrica Voigt*, født 9. juni 1818.
- E3. *Christian Ditlev Ammentorp Voigt*, født 27. august 1820 (se I. S. Elvius: Danmarks præstehistorier 1869–84).
- E4. *Rudolph Rismar Wadskiær Voigt*, født 17. november 1822 – var 1842 landvæsenselev.
- E5. *Inger Marie Magdalene Voigt*, født 21. oktober 1824.
- E6. *Johan Nicolaj Voigt*, født 13. marts 1828 – død 26. juni 1848 i Faaborg som menig soldat.
- D2. *Andreas Severin Heide*, født 16. april 1790 i Nyborg, død 23. maj 1791 af mæslinger.

- D3. *Anna Magdalene Heide*, født 7. december 1792 i Nyborg. Plejebarn af kammerråd, herredsfoged Hans Holm i Odense. Gift med August Bendix Dionysius von Scholten, født 8. dec. 1763. Den 30 april 1811 kommandør for sjællandske jægerkorps, den 6. juni 1812 karakteriseret oberstløjtnant, 1. april 1813 konstitueret, den 6. marts 1814 fast ansat som land- og søkrigskommissær i 1. jyske distrikt – død 6. februar 1832 – begravet fra Aarhus domkirke.  
3 børn (E1 – 3).
- E1. *Algunde Amalie Elisabeth Heide*, døbt 26. september 1813 i Aarhus Frue Kirke.
- E2. *Hans Rudolph Heide*, døbt 7. juni 1816 i Aarhus domkirke, borgmester, byfoged i Hillerød.
- E3. *Frederikke Charlotte*, døbt 12. august 1821 i Aarhus domkirke.
- D4. *Alexander Severin Heide*, døbt 5. marts 1794, exam. jur. 1816, amtsstuefuldmægtig, prøveprokurator ved underretten i Sjælland stift 17. december 1824 og forstsaufører, død i Hørsholm 29. december 1831. Gift 8. september 1820 med Inger Marie Lassen, døbt i Hørsholm 13. december 1799 – død 10. oktober 1849.  
4 børn (E1 – 4).
- E1. *Christian Rudolph Anker Heide*, født 1. februar 1821 i Hørsholm, apoteker og dansk vicekonsul i Puerto Cabello i Venezuela, anlagde sammen med Vilhelm Lauritz Theodor Stürup et apotek og en drogueriforretning i Puerto Cabello (Stürup & Co.), gift med Ida Suhr – død 6. oktober 1859.  
2 børn (F1 – 2).
- F1. *Hilda Heide*, født 17. maj 1854. Gift 17. juni 1873 med proprietær Frederik Hugo Kjærbølling, født 21. februar 1844 – ejer af Julianehøj ved Brønshøj.
- F2. *Oscar Heide*, født 21. januar 1856 – grosserer i København (firma Winther & Heide), Vandkunsten. Ved hans død 4. marts 1920 læstes følgende: »En af hovedstadens kendte forretningsmænd, grosserer Oscar Heide, er afgået ved døden 64 år gammel. Han havde i længere tid været lidende af en hjertesygdom, og hertil stødte så for nogle år siden spansk syge. Sin uddannelse modtog Oscar Heide hos kendte større firmaer i isenkram og sanitetsbranchen. For ca. 5 år siden startede han sammen med en ven S. Chr. Winther det ovennævnte firma i jernrør, fittings og lign. artikler,

men allerede efter 5 års forløb udtrådte Winther af firmaet, hvorefter Oscar Heide siden var dettes eneindehaver og arbejdede det frem til den meget ansete position. Også som sportsmand, og da navnlig i jægerkredse, var grosserer Heide en velkendt personlighed.«

E2. *Peter Alexander Cecilius Heide*, født 22. marts 1822 i Hørsholm – student 1840 – cand. jur. 1. maj 1847. Cand. jur. i Slesvig 1853, herredsfoged i Tyrstrup herred, Haderslev amt, kancelliråd, byfoged, politimester samt by- og rådstueskriver i Odense. Det hedder bl. a. om ham: »Heide indtog ved sin begavelse og hele personlighed en fremragende plads i den slesvigske embedsstand. Han var en hædersmand, tro imod sit land og sin konge, tro imod hustru og børn i hver en gerning, der blev ham betroet.« Gift 25. maj 1855 i Haderslev med Emilie Magdalene With – født 16. januar 1836 på Daugaard, død i Odense 1892. Datter af Jesper Peter With, justitsråd, herredsfoged og skriver i Bjerger, Hatting herred. – Peter A. Heide døde 4. januar 1866 i Odense. 26 år senere jordedes hans trofaste hustru, død 18. januar 1892 i Odense.  
3 børn (F1 – 3).

F1. *Ingeborg Heide*, født 27. juli 1859, gift 19. juli 1884 med Hans Christian Salto, oberstløjtnant og chef for 2. artilleribatt., født 11. august 1854, søn af oberst J. V. Salto, København, og hustru Bertha Bruun. Ingeborg Heide død 1911.  
1 barn (G1).

G1. *Axel Salto*, født 17. november 1889, død 21. marts 1961, keramikker, billedhugger, gift med malerinde Anna Camilla (Kamma) Thorn.

F2. *Axel Heide*, født 19. marts 1861 i Haderslev – cand. jur., birkefuldmægtig under Frederiksberg birk, ejer af Kokkedal og hedejendommen »Siam« ved Vandet, medstifter og medlem af bestyrelsen for Københavns låne- og diskontobank, Frederiksberg sporvejs- og elektricitets A/S, Silvan, Christianshavns oplagspladser, De københavnske sporveje, Det nordiske forlag, Det østasiatiske kompagni m. m. Som direktør for Privatbanken i København var Axel Heide en meget omdiskuteret mand, som Alberti-katastrofen helt slog til jorden.

Når han ikke blot greb ledende ind i store dele af sin tids økonomiske liv, men også kunne optræde som mæcen med den unge Oehlenschlægers statue på Frederiksberg, »Absalon« på Højbro og endnu mere af den art, beroede det for en ikke uvæsentlig del på, at han ved sit giftermål i 1888 var blevet meget rig. Oppe på herregården Kokkedal i Nordsjælland sad nemlig i hans ungdom en konsul Bloch, der ude i Østen havde erhvervet

sig en betydelig formue. Da Blochs eget ægteskab var barnløst, havde han adopteret 3 små piger, hvoraf Axel Heide blev gift med den ene, komponisten P. E. Lange-Müller med den anden, og en københavnsk læge med den tredje. Hver af de unge damer fik en million i medgift. Som ovenfor nævnt hjalp daværende justitsminister og gehejme-konferensråd P. A. Alberti Axel Heide af med den ene, mens de to andre svigersønner var så fornuftige at sætte deres parter i mindre risikable papirer. Gift 23. juni 1888 i Hørsholm med Harriet Bloch, født 5. december 1867.

- F3. *Johanne Louise Heide*, født i Haderslev 17. februar 1862, gift 21. april 1894 med højesteretssagfører Otto Liebe, født 1860, død 1929, søn af gehejme-konferensråd C. C. V. Liebe. Otto Liebe blev højesteretssagfører 1889. 1910 formand for Dansk Sagførerforening. 1919 formand for Sagførerrådet.

Da ministeriet Zahle afskedigedes 29. marts 1920, dannede Liebe efter kong Christian X's ønske den 30. marts et forretningsministerium og udskrev valg. Det politiske røre som følge heraf bevirkede, at Liebe allerede den 5. april trådte tilbage og afløstes af ministeriet M. F. Friis.

- E3. *Johanne Frederikke Marie Marthine Heide*, døbt 15. februar 1824 i Hørsholm.
- E4. *Carl Adam Berbrand Heide*, født 1825 i Hørsholm, død 1856, ugift grosserer i København.
- D5. *Andreas Heide*, født 6. januar 1796, død 6. oktober 1798 – dødsårsag: skarlagensfeber.
- D6. *Jacob Madsen Heide*, født 4. maj 1798 i Nyborg. Sadelmagermester i Slagelse. Gift 3. december 1824 i St. Mikkelkirke i Slagelse med Rosina Christine Ernst, født 22. juni 1806 i Slagelse. Jacob Heide døde 3. september 1864 af koldbrand, begravet i Slagelse. Efter hans død havde enken brødudsalg i eget hus i Smedegade 19, Slagelse – hun døde 16. juli 1879. 4 børn (E1 – 4).
- E1. *Sofie Magdalene Heide*, født 15. oktober 1825 i Slagelse, død 4. august 1833 af skarlagensfeber.
- E2. *Marcutine Rudolphine Heide*, født 23. februar 1828 – optaget i Slagelse Kloster, dødsdag kendes ikke.
- E3. *Rudolph Christian Georg Heide*, født 18. december 1830 i Slagelse. Handelslærling. Død 2. oktober 1851.

- E4. *Sophie Magdalene Heide*, født 17. oktober 1834. Gift 3. november 1854 med garvermester i Slagelse Johan Peter Valdemar Møller, født 6. november 1829 i København.
- D7. *Birgitte Maria Heide*, født 24. marts 1800 i Nyborg. Ugift. Tilbragte sin meste tid hos sin slægt, var bl. a. i årene 1816–24 hos sin svoger, landinspektør Voigt i Sorø. Boede i sine sidste år på Frederiksberg (Gl. Kongevej 98<sup>2</sup>). Hun døde 5. marts 1879. Dødsårsag: pneumonia composita. Hendes nevø, borgmester von Scholten i Hillerød, annoncerede dødsfaldet:  
 »At min kjære, kjærlige tante Birtha Maria Heide efter et kort sygeleje er død roligt i morges kl. 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, næsten 79 år gl., bringes herved til slægt og venners kundskab.  
 p.t. København, d. 5. marts 1879. *R. Scholten.*«  
 Boet var insolvent, borgmester v. Scholten bekostede begravelsen.
- D8. Dødfødt pige, født 30. april 1803 i Nyborg.
- D9. *Hans Holm Heide*, født 21. december 1806 – etableret bogbinder i Maribo, men fik i øvrigt en meget omtumlet tilværelse – gik fallit 1834 i Rudkøbing, ernærede sig siden som kontorist og druknede 23. aug. 1851 i Nyborg. Gift med Rosa Catharina Ewald, født 15. maj 1807, døbt 7. juni 1807 i Valdemar Slots kapel – datter af kancelliråd, med. fysikus, læge i Svendborg, dr. med. Christian Friedrich Georg Ernst Ewald. 6 børn (E1 – 6).
- E1. *Rudolph Christian Frederik Ewald Heide*, født 13. maj 1832 i Rudkøbing – rejste tidligt til Amerika og slog sig ned som købmand i Fayetteville i North Carolina. I denne by blev han gift med en amerikanerinde miss Katherine Atkinson Exner. Rejste senere til Wilmington, hvor han nedsatte sig som skibsmægler. I 1863 fik han tilbud fra Tyskland om at overtage det tyske vicekonsulat i Wilmington, men nægtede at modtage det på grund af udsigten til krig mellem Danmark og Tyskland. Flere år senere fik han det samme tilbud fra Danmark, og da tog han imod det. Han døde i Wilmington som dansk, norsk og svensk vicekonsul. I øvrigt havde han mange tillidshverv i byen. Død 1893. – Han efterlod 6 børn, som alle blev i USA. – En søn faldt ved Filipinerne i krigen mod spanierne 1898.
- E2. *Maren Alexandrine Kirstine Heide*, født 3. december 1834 i Rudkøbing – gift med en mand ved navn Nielsen (vistnok slagter) – død i Amerika.  
 En søn, hvis navn er ukendt.



- E3. *Carl Jacob Georg Heide*, født 7. februar 1838 i Maribo. Begravet på Garnisons Kirkegård.  
2 børn, hvis navne er ukendte.
- E4. *Heinrich Christian Heide*, født 2. september 1840 i Maribo. Var først i malerlære, kom derefter 17<sup>1/2</sup> år gammel på militærskolen. Blev ved krigens udbrud sergent, dekoreret med M. f. D. R., idet han i Silkeborg Sø reddede en pige fra at drukne og i Fredericia reddede 4 fiskere fra at drukne, idet de havde mistet årerne og drev med strømmen. Han fik 24 timers vagtarrest, da han som vagtkommandør havde forladt sin post. Gift 11. decbr. 1867 med Evardine Kristine Christoffersen. De rejste 1872 til Amerika, hvor han ernærede sig som maler i River Edge, New York.  
3 børn (F1 – 3).
- F1. *Anna Christine Rose Ewaldine Heide*, født 10. april 1869 i Fredericia, gift 8. november 1891 i Mesinge med gårdejer i Villestoft Hans Nielsen – han overtog fødegården »Moselund« 1896.  
2 børn, hvis navne er ukendte.
- F2. *Christoffer Ewald Holm Heide*, født 23. august 1870 i Korsør. Kom som 2-årig med forældrene til Amerika. Gift med Inez Sparling, født 18. september 1875 i Glenford, Ulster Co, N. Y. Han arbejdede som elektriker i det store firma Swift & Co. i Jersey City.  
1 barn (G1).
- G1. *Earl Edward Heide*, født 21. marts 1903 i Jersey City, N. J., USA.
- F3. *Gertrude Elisabeth Heide*, født 3. juli 1883 i New York, pianistinde – ugift.
- E5. *Henrik Christian Heide*, født 3. februar 1843 i Maribo. Gartner i Danmark, uvist hvor. Var en af de første herhjemme, der gav sig af med tidlig drivning af jordbær i potter. Hvert år til påske sendte han modne jordbær til kongen. I 1870 rejste han til Amerika. I nærheden af Wilmingtong oprettede han gartneri. Atter her var det dyrkning af jordbær, at han vandt velstand og ry på. Alene til jordbær havde han adskillige acres land. I sæsonen havde han negre til at plukke bærrerne, og hver dag sendte han flere jernbanevogne med jordbær til New York. Togene holdt ved hans jord, og stedet blev kaldt Heides Holdeplads. Han var gift 2 gange, først med Christiane Horne, hans anden kones navn kendes ikke. Begge ægteskaber var barnløse.

- E6. *Alexander Severin Ullitsky Heide*, født 11. april 1846 i Maribo – udvandrede i en alder af 14 år til Amerika. Det fortælles, at han gik lige fra kirken, hvor han var blevet konfirmeret, til skibet, som skulle føre ham over Atlanterhavet, altså 1860. Han opholdt sig i nogle år hos broderen Rudolph, indtil krigen mellem nord- og sydstaternes udbrød. Rudolph skulle have været med i krigen, men lejede broderen for sig, og Alexander var da med på sydstaternes side hele krigen igennem. Hen mod krigens slutning blev han udnævnt til colonel. Efter krigen rejste han atter til broderen i Fayetteville, senere nedsatte han sig som købmand i Savannah i Georgia. Efter nogle års ophold der rejste han op til broderen i Wilmington og blev hans kompagnon i skibsmægler- og provianteringsforretningen. Under Rudolphs senere svagelighed forestod han vicekonsulatet for ham, og efter førstnævntes død blev Alexander udnævnt til dansk-norsk-svensk vicekonsul i hans sted. Han var stormester i frimurerlogen. Blandt hans mange tillidshverv må nævnes, at han var justica of peace. – Alexander var meget velhavende og tillige meget godgørende, især var han en stor børneven. Hver juleaften samlede han i sit hjem en stor skare børn fra byen i 6–12 års alderen og holdt højtid med dem, viste dem lysbilleder og tryllekunster, heri var han en stor mester. Julegave fik de alle. – Han døde 20. januar 1916 – begravet i Wilmington. – Gift med Rebecca Atkinson Exner, født 17. februar 1847, søster til Rudolph Heides hustru. Ægteskabet var barnløst
- C3. *Cathrine Margrethe Heide*, døbt 17. november 1768, begravet 5. januar 1779.
- C4. *Ingeborg Heide*, døbt 17. november 1768, begravet 5. januar 1779.
- C5. *Martinus Heide*, døbt 28. juli 1775 – bogbinder i Svendborg – gift 7. oktober 1796 med Maria Catharina Hauptmann.  
2 børn (D1 – 2).
- D1. *Kirstine Apelone Heide*, født 3. oktober 1797 i Svendborg, gift 30. juni 1821 i Rudkøbing med bagersvend Rasmus Julius Trane, født 1791.
- D2. *Andreas Heide*, født 29. august 1799 i Svendborg – skomagermester – gift 14. maj 1825 i Rudkøbing med tjenestepige Anna Nielsdatter, født 31. juli 1802, datter af Niels Bonnesen, tjenende købmand Christian Povlsen Bay.  
6 børn (E1 – 6).
- E1. *Johan Anton Emil Heide*, født 11. april 1826 i Rudkøbing – gift – ingen børn.

- E2. *Hanne Marie Heide*, født 10. august 1828 – død 11. oktober 1834 i Rudkøbing.
- E3. *Andreas Martin Julius Heide*, født 29. marts 1831 i Rudkøbing. Død ca. 1909 i Californien. Gift 11. november 1855 med Martha Marthine Mogensén i Californien – død 1899.  
10 børn (F1 – 10).
- F1. *Anton Heide*, født 7. september 1856 – USA.
- F2. *Cecilie Heide*, født 25. august 1857 – USA.
- F3. *Andreas Heide*, født 14. februar 1859 – USA.
- F4. *Henriette Heide*, født 15. december 1862 – USA.
- F5. *Johan Alfred Heide*, født 2. juli 1864, bagermester i Rudkøbing. Gift 20. juli 1888 med Nielsine Ane Kirstine Nielsen, født 7. januar 1870.  
9 børn (G1 – 9).
- G1. *Andreas Julius Heide*, født 12. februar 1889, bagermester i Haslev, gift med Elisabeth Johansen, Rudkøbing.  
4 børn (H1 – 4).
- H1. *Margot Heide* – gift – bor i København.
- H2. *Børge Henrik Alfred Heide*, født 25. april 1915 i Haslev, praktiserende læge i Lundby, Sjælland, gift 31. oktober 1943 med tandtekniker Margrethe Marie Amelie Koefoed, født 27. maj 1921, datter af tømmerhandler Knud Enger Koefoed og hustru Blanche Louise Garneret.
- H3. *Vibeke Heide* – København – ugift.
- H4. *Guðrun Heide* – gift – bosat i England. 2 børn.
- F6. *Caroline Heide*, født 23. maj 1866 – USA.
- F7. *Emil Heide*, født 17. november 1868 – USA.
- F8. *Thomas Heide*, født 13. september 1870 – USA.
- F9. *Mathilde Heide*, født 14. januar 1872 – USA.
- F10. *Julius Heide*, født 30. september 1877.

- E4. *Josephine Kirstine Heide*, født 7. december 1833, død 4. marts 1837 i Rudkøbing.
- E5. *Ludvig Heide*, født 13. december 1836.
- E6. *Hanne Kirstine Heide*, født 4. september 1840 – ugift.
- G2. *Emil Heide*, født 9. marts 1890, død 17. marts 1890.
- G3. *Emil Heide*, født 27. marts 1891.  
2 børn (H1 – 2).
- H1. *Aage Heide*, direktør i Nykøbing F.
- H2. *Vita Heide* – Rudkøbing – ugift.
- G4. *Carl Anton Heide*, født 19. juli 1892 – bagermester i Rudkøbing, gift med Johanne Hansen – død 1947.  
1 barn (H1).
- H1. *Erik Heide* – konditor i Rudkøbing. 2 børn: Søren og Lisbeth.
- G5. *Jens Peter Thomas Heide*, født 23. marts 1894 i Rudkøbing.  
Ingen børn.
- G6. *Martin Julius Heide*, født 21. december 1895, direktør i København – gift med Gerda Brunsø.  
3 børn: Henning, Ib og et, hvis navn er ukendt.
- G7. *Christian Heide*, født 4. maj 1897, frisør i Vordingborg, gift med Erika Claudia Andersen.  
1 barn (H1).
- H1. *Ruth Bodil Heide*, født 21. december 1919, gift med repræsentant Mogenssen, Vordingborg. Bopæl: Chr. Winthersvej 12, Vordingborg.  
3 børn (I1 – 3).
- I1. *Erik Heide Mogensen*, født 14. juli 1949.
- I2. *Allan Heide Mogensen*, født 17. maj 1951.
- I3. *Ole Heide Mogensen*, født 15. oktober 1956.

- G8. *Martha Josephine Heide*, født 31. juli 1898 – gift med guldsmed Joh. Jensen, Sorø.  
2 børn (H1 – 2).
- H1. *Jørgen Heide-Jensen*, født 20. januar 1920, civilingeniør ved Aarhus Oliefabrik, gift med Anne Lise Lange, Maribo.  
3 børn.
- H2. *Grethe Heide*, født 6. april 1925, gift med direktør Ole Daniel Hansen, Oliemøllen, København.  
3 børn.
- G9. *Karen Margrethe Heide*, født 16. juni 1902, gift med Peter Bondo Pedersen, død 1962, Rudkøbing.  
2 børn (H1 – 2).
- H1. *Preben Bondo Pedersen*, Rudkøbing.  
3 børn.
- H2. *Kirsten Bondo Pedersen*, gift med Bodelund, Hjallelse, Odense.  
Ingen børn.
- C6. *Elisabeth Dorthea Heide*, gift 26. oktober 1787 i Svendborg, 1. gang med bager Jens Lund, født 1762, død 1794.  
2 børn (D1 – 2).
- D1. *Christen Lund*, døbt 10. august 1788.
- D2. *Arent Lund*, døbt 14. november 1790.  
2. gang gift med Ditlev Friis, organist, født 1766, død 8. april 1812 i Svendborg.

