



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her:
<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>
Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

A N E T A V L E
for
MARIE CHRISTIANE FISCHER-NIELSEN
gift MOE

er født d. 10. december 1878 i Randers.

Hendes dåb fandt sted d. 16. marts 1879, og faddere var forældrene samt jomfru Mette Johnsen og gårdmand Therkild Nielsen fra Kristrup.

Marie Christiane Fischer-Nielsen blev gift d. 26. august 1906 i Sankt Mortens kirke, Randers, med

Axel Frederik Moe

Forlovere ved vielsen var brudeparrets fædre.

Axel Frederik Moe er født d. 11. juli 1877 i Tved ved Svendborg som søn af sognepræst Otto Fritz Moe og hustru Andrea Alma Merceditta Krogh, og han døde d. 24. november 1942 i København.

Axel Frederik Moe bestod studentereksamen i Ribe 1898 og dimitteredes i 1904 som cand. theol. Samme år rejste han til Færøerne, og efter i to år at have virket som indremissionær blev han medhjælper på Suderø samt rejsepræst i indre missionens tjeneste. Fra 1910 til 1911 var han desuden konstitueret postekspeditør i Våg på Suderø, og i 1919 blev han kaldet til sognepræst for menigheden i Ærøskøbing.

Axel Frederik Moe, der i 1911 var redaktør af Færøsk Kirketidende, har skrevet "Gendøberne og deres Vildfarelse", "Hvad Havet prædiker" og bogen om hans fader "Præsten Otto F. Moe", der udkom i 1933 på O. Lohses forlag.

Peder Fischer-Nielsen

2.

er født d. 25. juli 1838 i Krstrup, og han døde d. 7. april 1911 i Randers.

Han blev gift d. 12. maj 1866 i Gjesing med

Karen Marie Christensen (Johnsen)

3.

Forlovere ved vielsen var brudeparrets fædre.

Karen Marie Christensen (Johnsen) er født d. 6. august 1839 i Gjesing, og hun døde d. 16. april 1909 i Randers og blev begravet d. 22. april på Sankt Mortens kirkegård.

Hun blev døbt d. 8. september 1839, og faddere var præstens hustru Hanne Marie Laurent, født Leg, gårdmand og sognefoged Jens Baks hustru Mette Marie Johnsdatter fra Nørager, gårdmand Niels Ehrenreich fra Gjesing, Jens Bak fra Nørager og smed Peder Nielsen Mørk fra Gjesing.

Peder Fischer-Nielsen var murermester i Randers og dannebrogsmænd.

Terkel Nielsen

4.

der var gårdejer og sognefoged i Krstrup, er født d. 12. april 1815 i Søften, og han døde d. 14. april 1898 i Randers.

Han blev døbt d. 25. juni 1815; pigen Maren Terchelsdatter fra Tebbestrup bar ham, og faddere var Anders Sørensen, Niels Lauersen og Søren Nielsens hustru Karen Rasmusdatter, alle fra Søften.

Terkel Nielsen blev trolovet første gang d. 10. marts 1838 og gift d. 10. april samme år i Krstrup med

Anne Marie Rasmusdatter

5.

Forlovere ved vielsen var vognmand Niels Amstrup fra Randers og Peder Fischer fra Krstrup.

Anne Marie Rasmusdatter er født d. 28. august 1805 i Borup, Haslund sogn, og hun døde d. 16. september 1843 i Krstrup og blev begravet d. 22. september.

Hun blev hjemmedøbt d. 28. august 1805 og fremstillet i kirken d. 20. oktober samme år, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Efter hendes død blev Terkel Nielsen trolovet anden gang den 30. december 1843 og gift d. 12. marts 1844 i Krstrup med Karen Hansdatter. Forlovere ved vielsen var kirkesanger Stilling i Krstrup og vognmand Niels Amstrup af Randers. Karen Hansdatter døde d. 1. juli 1877.

Terkel Nielsen blev i 1830 konfirmeret i Haslund og opholdt sig da hos plejeforældrene gårdbeboer Niels Jensen og hustru Maren Sørensdatter i Amstrupgård. Ved konfirmationen fik han karakterene temmelig god kundskab og meget god opførsel.

Christen Johnsen

6.

der var gårdejer og sognefoged i Gjesing by og sogn, er født d. 24. juni 1807 i Gjesing, og han døde d. 24. februar 1874 af brystbetændelse

og var da aftægtsmand hos sønnen John i Gjesing. Hans begravelse fandt sted d. 3. marts.

Han blev hjemmedøbt d. 25. juni 1807 og fremstillet i kirken d. 16. august samme år; faddere ved dåben var pigen Anne Madsdatter, Hans Smed, Søren Kløve, Hans Kløve og pigen Lene Nielsdatter.

Christen Johnsen blev trolovet d. 8. marts 1828 og gift d. 31. maj samme år i Gjesing med

Frederikke Marie Ehrenreich

7.

Forlovere ved vielsen var gårdmændene John Hansen og Christen Nielsen Grand, begge fra Gjesing.

Frederikke Marie Ehrenreich er født d. 1. oktober 1805 i Gjesing, og hun døde d. 27. april 1873 samme sted og blev begravet d. 5. maj.

Hun blev hjemmedøbt d. 2. oktober 1805 og fremstillet i kirken d. 17. november samme år; faddere var sr. og madame Benning, Maren Grande, birkedommer Juul og sr. Fisker.

I 1834 overtog Christen Johnsen ifølge nedenstående skøde faderens gård i Gjesing:

"Underskrevne John Hansen Gaardmand i Gjesing, tilstaaer at have solgt ligesom jeg herved sælger og skjøder til min Søn Christen Johnsen den mig tilhørende Gaard i Gjesing med Hartkorn 4 Td. 3 Skp. 1 Fjdk., under Betingelse: at han indfrier den paa samme hvilende Prioritet 400 Rbdl. Sølvtil den almindelige Enkekasse og svarer mig aarlig Aftægt. - Og da han nu har opfyldt disse Forpligtelser med at udstøde nye Obligation til Enkekassen og ved at udstøde særskildt Kontrakt for det Aftægt jeg har betinget mig, saa frasiger jeg mig herved al videre Lod eller Deel, Ret eller Rettighed til fornævnte Ejendom, hvilken herefter skal tilhøre Kjøberens med samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser som den har været mig tilhørende og som ældre Adkomster hjemler ham den. -

Med Gaarden følger tillige uden særskildt Betaling al derpaa værende Besætning Ind og Udboe, med Undtagelse af hvad jeg ved Aftægtskontrakten har forbeholdt mig til Brug min Livstid. - Foruden Aftægten, der ved den

under Dags dato oprettede Kontrakt er anslaaet til en Capital værdie af 250 Rbdl. Sølv, ansætter jeg under Tilbud af Eed, den her solgte Ejendom i det høieste til Værdie 500 Rbdl. Sølv, hvilket med Hensyn til det forbrugte stemplede Papier bemærkes. -

Gjesing den 13de Junii 1834.

John Hansen

m.f.p.

(Skøde- og panteprotokol no. 19 for Rugsø, Sønderhald og Ø. Lisbjerg herreder 1834-1836, folio 84)

også kaldet Niels Andersen Stånum, er født 1781 i Stånum, Kristrup sogn, og han døde d. 6. september 1855 i Randers og blev begravet d. 13. september.

Han blev døbt d. 8. juli 1781, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Niels Andersen Amstrup blev trolovet d. 23. juni 1809 og gift d. 14. marts 1810 i Ølst med

Inger Terkelsdatter

Ved vielsen ses i kirkebogen indført: "At intet kan hindre Egteskab imellem Ungkarl Niels Andersen Stånum og Pigen Inger Terkelsdatter af Ginnerrup, derfor ere vi Tvende underskrevne Sognepræsten ansvarlige. Terkel Pedersen Niels Jensen."

Inger Terkelsdatter er født d. 6. august 1786 i Ginnerup, Ølst sogn, og hun døde d. 25. juni 1818 og blev begravet d. 29. juni, samme dag som hendes yngste søn Søren blev døbt.

Da Niels Andersen Amstrup i 1796 blev konfirmeret, ses præsten i kirkebogen at have gjort følgende interessante optegnelse:

"No. 3. Niels Andersen af Søften. Hans Alder kan ikke vides med Vished, thi hans Fødsels tiid og Sted var ham ubekjendt, Fader og Moderløs havde han i lang Tid gaaet om at betle, men i nogle Aar havde han tjent for sit Brød; saavidt man kunne dømme af Udseende var han 20 Aar. Han var yderlig forsømt og kjendte ey engang Bogstaver, da han første Gang strax efter Michelsdag 1795 indfandt sig hos mig til Undervisning, hans Hosbonde gjorde sig megen Umage for at lære ham at læse. Hans Lærvillighed og Agtpaagivenhed ved Undervisningen hos mig udmærkede ham frem for de andre.

Hvad han hørte af mig fattede han vel, men vanskelig kunne han forståe hvad han læste, thi derved var hele hans Opmærksomhed henvendt paa Ordnes Stavning og rigtige Udsigelse, som kostede ham megen Møje.

Hans Religionskundskaber blev desuagtet ikke ringe."

Niels Andersen Amstrup synes da også sidenhen at have klaret sig ganske udmærket. Ved hustruens død var han gårdejer og sognefoged i Søften, men senere flyttede han til Randers, hvor han drev vognmandsforretning. Ved sin død betegnes han som værende hyrekusk.

Rasmus Madsen

10.

der boede Borup, Haslund sogn, er født 1771 i Romalt, Kristrup sogn.

Han blev døbt d. 27. januar 1771, og faddere var Anders Bruun og Christen Simonsen samt Mads Nielsen og Jens Skaders hustruer.

Rasmus Madsen var gift med

Maren Mogensdatter

11.

der er født 1769 i Gedsted by og sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 7. juni 1769 og fremstillet i kirken d. 24. december samme år; Niels Holoks hustru Anne Pedersdatter bar hende, og faddere var Mads Giedsted, Christen Mørck, Jens Grynderup og Mourits Jørgensens hustru Maren Pedersdatter.

Joen Hansen

12.

er født 1776 i Gjesing, og han døde d. 26. juli 1842 samme sted og blev begravet d. 31. juli.

Han blev døbt d. 11. februar 1776, og faddere var væverpige Bodil Olufsdatter, Niels Kløves hustru, Joen Bødker fra Lystrup, Jens Friis fra Sdr. Gjesing og Anders Mortensen fra Nørager.

Joen Hansen blev gift d. 8. november 1800 med

Anne Dorthe Christensdatter

13.

Forlovere ved vielsen var Niels Kløve og Mads Ladefoged.

Anne Dorthe Christensdatter er født 1773 i Gjesing, og hun døde d.

27. marts 1832 samme sted og blev begravet d. 1. april.

Hendes dåb fandt sted d. 7. marts 1773, og faddere var Søren Hjulmand, Mads Smed, Jens Smed i Nørager, Maren, der tjente ved Rygårdstrand, og smedens hustru Kirsten Andersdatter fra Gjesing.

Joen Hansen overtog d. 16. marts 1801 fæstet på den gård i Gjesing, som svigerfaderen indtil da havde været fæster af.

Han forblev imidlertid kun fæstebonde i femten år, idet han d. 11. december 1816 af kammerråd, landvæsenskommisær og medejer af grevskabet Løvenholm Ole Esmarch købte sin fæstegård med alle herligheder og rettigheder formedelst 2313 rdlr. 1 mark 11 skilling dansk courant, hvoraf han i forvejen havde betalt de 913 rdlr. dansk courant, mens restbeløbet, 1400 rdlr. dansk courant, som ifølge forordningen om pengevæsenet af 5. januar 1813 var blevet omskrevet til 420 rbdlr. navne værdi, og som derefter på grund af rigsbankens ændrede kurs blev til 787 rbdlr. 3 mark navne værdi, betaltes ved skødes underskrift.

Joen Hansen drev nu denne sin gård, der stod til hartkorn 4 tdr. 3 skp. 1 fjdk., indtil 1834, da den afstodes til sønnen Christen, hos hvem han gik på aftægt.

Christian Frederik Ehrenreich

14.

er født ca. 1765, og han døde d. 25. februar 1837 i Gjesing og blev begravet d. 6. marts.

Han var gift med

Anne Marie Hansdatter

15.

Hun er født 1781 i Middelfart, og hun døde d. 28. juli 1830 i Gjesing og blev begravet d. 2. august.

Hendes dåb fandt sted d. 25. marts 1781; Jens Nielsens hustru bar hende, Edel Marie Nielsdatter stod hos, og faddere var Rasmus Lauersen, væversvend Hans Otto Christiansen og smedesvend Hans Christensen.

Christian Frederik Ehrenreich var gartner i Gjesing og fæster af et hus, som tilhørte godset Løvenholm. I 1819 ses han desuden formødelst 1275 rbdlr. navne værdi på en auktion "over den Fæsteledige Jens Friises Gård og Jordparceller i Gjesing Bye og Sogn" at have købt 3 jordparceller, som tilsammen stod til hartkorn 1 td. 4 skp.

Efter hans død i 1837 ses afholdt følgende skifte, som er indført i Rugsø, Sønderhald og Lisbjerg herreders skifteprotokol 1836-1840, folio 42 ff:

"Aar 1837 den 15. Marts mødte i Skifteforvalteren Hr. Justitsraad Reiersens Forfald Fuldmægtig Jacobsen som constitueret i Gartner Christian Frederich Ehrenreichs boepæl i Gjesing for efter ham at foretage en Registreringsforretning til Skifte og Deeling imellem hans Creditorer og Arvinger, som Vidner og Vurderingsmænd var medtaget Sognefoged Peder Hyllested og Gaardmand Niels Kjergaard af Gjesing, den afdødes Arvinger blev opgivet at være hans 8 Børn, nemlig: 1. Niels Juel Ehrenreich, myndig, 2. Hans Gustav Ehrenreich, 24 Aar, 3. Johan Gotlieb Ehrenreich, 20 Aar, 4. Adolf Frederich Ehrenreich, 17 Aar, 5. En Do. Henrich Anton Ehrenreich, 14 Aar, 6. Fredericke Marie Ehrenreich, gift med Gaardmand Christen Johnsen i Gjesing, 7. Nicoline Juliane Ehrenreich, gift med Søren Pedersen Hyllested i Gjesing og 8. Ane Dorthe Christence Ehrenreich, ugift, 25 Aar. Samtlige myndige og mindreaarige Arvinger vare her tilstede og blev Niels Ehrenreich beskikket som Courator for de mindreaarige og Formynder for de umyndige Søkende; derefter blev registreret og vurderet saaledes:

I Stuen

1 Egechatol, 6 Rdlr., 1 Egedragkiste, 5 Rdlr., 1 Fyrrestandskab, 2 Rdlr., nogle gl. Bøger, 2 Mark, 12 Stole med Læderbetræk, 2 Rdlr., 1 Speil, 3 Mark, 8 Skilderier, 1 Mark, 1 Vindovn, 12 Rdlr.

I Sovekammeret

1 Sengested med Omhæng, 3 Rdlr., 1 rødtribet Olmerdugsdyne, 6 Rdlr., 1 sorttribet Vadmels Do, 3 Rdlr., 1 blaastrøbet Vadmels Pude, 2 Mark, 2 hvide Puder med Lærredsbetræk, 1 par Blaargarnslagner, 1 Rdlr.

1 rødt Egebord, 2 Mark, 1 Lønestol, 2 Mark, 1 Vindovn, 10 Rdlr., 1 Natskrin, 2 Mark, 2 Rokke, 2 Mark, 1 Garnvinde, 8 Skilling.

I Pigekammeret

1 Fyrrekiste, 1 Rdlr., 1 Vadmels Dyne, 2 Rdlr., 1 Do. Hovedpude, 1 Rdlr., 1 blaastribet Vadmels Dyne, 1 Rdlr., 1 rødstribet Vadmelspude, 2 Skilling, 1 par Blaarlærredslagner, 3 Skilling, 1 rødstribet Vadmelsdyne, 1 Rdlr., 1 blaastribet Do. Do., 2 Rdlr., 1 blaastribet Do. Pude, 1 Rdlr. 2 Mark, 1 par Blaarlærreds Lagner, 1 Rdlr.

I Storstuen:

1 gulmalet Bord, 3 Mark, 12 Stole med tærnet Betræk, 6 Rdlr., 1 Kanape med Do., 1 Rdlr., 1 Speil, 1 Rdlr., 1 blaamalet Standskab, 2 Rdlr., 6 Sølvspiseskeer, 18 Rdlr., 12 Do. Theskeer, 10 Rdlr., 1 Do. Flødeskee og 1 Sukkertang, 4 Rdlr., 1 hvid Thepote, 12 Skilling, 3 Brændevinsglas, 12 Skilling, 1 blaat Ølkrus, 2 Mark, 1 Ølglas, 1 Mark.

I Gjestekammeret

1 blaat Klædeskab, 5 Rdlr., 1 gulmalet Bord, 2 Mark.

I Kjøkkenet

1 gl. Skrin, 1 Mark, 1 Hakkebrædt, 12 Skilling, 1½ Punds Bismar, 1 Rdlr., 1 lille Do., 2 Mark, 1 Hakkekniv, 1 Mark, 1 Jernpande, 4 Skilling, 2 Hyldefjelle, 1 Jernrist, 8 Skilling, 1 Stagespid, 1 Mark, 1 Tinrække, 2 Mark, 3 Messinglysestager, 1 Rdlr., 11 Lertallerkener, 1 Mark, 1 Bliktragt, 8 Skilling, 1 Kobberfyrfad, 8 Skilling, 1 Fyrbord, 2 Mark, 1 Drejebank, 12 Skilling, 1 Jerngryde, 3 Mark, 1 Fyrkasse, 8 Skilling, 2 Dejtruge, 12 Skilling, 1 Saltkar og 1 Slibebrædt, 8 Skilling, 2 Trefødder af Jern, 1 Kaffekjedel, 1 Jerngryde, 1 Puster, 1 Ildtang samt 1 Kjedelkrog, 1 Jerngryde og 1 Spand.

I Spisekammeret

1 hvid Terrin, 1 Mark, 10 hvide Tallerkener, 2 Mark 8 Skilling, 6 flade Do., 1 Mark 8 Skilling, 6 aflange Fade, 3 Mark, 1 Do. med blaa Kant, 1 Mark, 1 Do. Fiskefad, 1 Mark, 1 Do. Flødekande, 8 Skilling, 1 hvid Spølskaal, 4 Skilling, 1 Smørskaal, 8 Skilling, 1 hvid Peberbøsse, 2 Skilling, 1 Kobberkaffekande, 3 Mark, 1 lille Morter, 3 Mark, 1 Tinpotageske, 4 Mark, 1 Kobberpote, 3 Mark, 1 lille Messingkedel,

4 Skilling, 1 Profit af Kobber, 1 Mark, 1 Kobberpote, 1 Mark, 1 Do. Trag, 1 Mark, 1 Do. Stegepande, 4 Mark, 1 Do. Pottemaal, 2 Mark, 1 Do. Pøglemaal, 1 Mark, 1 Kaffekjedel, 3 Mark, 1 Blik Dürkslag, 1 Mark, 1 par Vægtskaaler, 1 Mark 8 Skilling, 12 Tintallerkener, 3 Mark, 3 Porcelænsfade, 1 Mark 8 Skilling, 2 aflange Do., 1 Mark, 1 Fyrbord, 2 Mark, 1 Ostehylde, 2 Mark, 1 Haarsigte, 1 Mark, 1 Hegle, 4 Skilling, 1 Fyrstandskab, 3 Mark, 5 Grynbetter, 3 Mark, 2 Steendunke, 1 Mark, 1 Kaffekværn, 1 Mark 8 Skilling, 1 Kobbergrubekjedel, 8 Rdlr., 1 Do. mindre, 3 Rdlr., 1 Saltkar, 2 Mark, 1 Kjerne, 1 stort Egekar, 1 Do., 1 Do., 1 Ballie, 1 Do., 1 Bryggerkar, 1 Kobberæbleskivepande, 1 Madskab, 2 Øltønder, 1 Maltkværn, 1 Øllaye, 1 gl. Kobberkaffekjedel, 1 Hakkebrødt, 1 Spand, 1 Strippe.

Udvendig og paa Loftet:

1 Rulle, 1 Bagtrug, 1 gl. Sandkasse, 5 Egefjelle, 1 Hørbraade, 1 gl. Kar, 5 Standtønder, 1 stort Fyrrekar, 1 Do., 2 Ankere, 1 blakblisset Ko, 12 Rdlr., 1 sortbroget Do., 6 Rdlr., 1 blakbroget Do., 10 Rdlr., 1 sort Ko, 10 Rdlr., 4 Faar, 10 Rdlr., 1 Gul Vogn med Behør, 20 Rdlr., 1 Arbejds Do., 10 Rdlr., 1 Plov med Behør, 3 Rdlr., 1 Jernharve, 1 Rdlr. 3 Mark, 1 Sæt Sedeltøi, 3 Mark, 1 Do., 1 Rdlr., 1 Hakkelseskiste med Kniv, 3 Mark, 2 Hjul til en Kærrevogn, 1 Rdlr., 1 Øxe og 1 Baandkniv, 3 Mark, 4 Høleer, 2 Mark, 1 sortstribet Dyne, 6 Rdlr., 1 hvid Pude, 3 Mark, 1 par Lagner, 4 Mark, 1 blaastribet Pude, 2 Mark, 1 Jernvogntrappe, 4 Mark, 1 rød Hest, 18 Aar, 12 Rdlr., 1 brun Do., 17 Aar, 14 Rdlr..

Det af Ehrenreich beboede Huus er Fæstested til Løvenholm, men hans er Eier af 1 Td. 4 Skpr., 1 Fjdkr. og 1 3/4 Alb. Hartkorn paa Gjesing Mark og 2 Længder Udhuus, hvilket af Vidnerne blev vurderet til 400 Rdlr.

Endvidere forefandtes et Forlig hvorefter afdøde Ehrenreich har 250 Rdlr. tilgode hos Clausen, der forhen var Eier af Juellund.

Videre forefandtes ikke og ingen af de tilstedeværende vidste mere Stervboet til bedste at opgive.

Det blev med Arvingerne vedtaget at Boets Ejendomme realiseres ved

Auktion snarest mulig. Stervbostedet overensstemmende med Placat af 22. April 1817 og Løsørerne efter sædvanlige Conditioner. Af Kjøbesummen for Stedet skal 1/3 Deel betales 11. December d.A. og Resten 2/3 dele 11. Juni næste Aar og forrentes Kjøbesummen fra 11te Juni d.A., de anmodede Skifteretten at besørge Incassationen ved Løsøreauktionen og overlod til denne at bestemme de Sogne i hvilken det kunne ansees passende at Auktionen bekendtgjøres ved Placater. - De tilføiede at de ønskede Betalingstiden for Løsørene hensat til 1ste November d.A. Da intet videre i Dag kunne foretages til Skiftets Fremme blev Samlingen hævet og det passerede med Underskrift bekræftet.

Niels Ehrenreich - Hans Ehrenreich - Gotlieb Ehrenreich
Frederich Ehrenreich, Anton Ehrenreich, Christen Johnsen, Søren
Pedersen, Peder Hyllested, Niels Pedersen."

Anders Nielsen Amstrup

16.

der var gårdmand i Tebbestrup, er født 1759 i Amstrupgård, Haslund sogn, og han døde d. 10. september 1826 i Tebbestrup som aftægtsmand hos Niels Elgård.

Han blev gift d. 26. november 1782 i Haslund med Rasmus Elgårds enke Eva Nielsdatter fra Tebbestrup.

Året før giftermålet havde han imidlertid fået sønnen Niels udenfor ægteskab med

Mette Jensdatter

17.

der er født 1759 i Stånum, Kristrup sogn.

Hun blev døbt d. 8. april 1759; Anders Lassens hustru bar hende, og faddere var Anders Hviid, Søren Kongård, Peder Estrup og Anders Gryders hustru.

Mette Jensdatter var ifølge folketællingen 1787 tjenestepige hos gårdmandsenken Margrethe Sørensdatter i Stånum.

Terkel Pedersen

18.

der var gårdmand i Ginnerup, Ølst sogn, er født ca. 1759 i Ginnerup.

Han blev gift d. 3. november 1785 i Ølst med

Maren Sørensdatter

19.

Ved troløvelsen ses i kirkebogen indført: "Da Terkel Pedersen af Ginnerup og Maren Sørensdatter af Roptrup skal Troloves saa Forsikres af os at hverken Slægt eller Svogerskab ej heller noget andet, i op-tænkelig maade forhindrer deres forehavende Ægteskab.

Roptrup den 16. Sept. 1785. Søren Michelsen af Roptrup og Mogens Nielsen af Ginnerup".

Maren Sørensdatter er født d. 8. marts 1765 i Roptrup, Ølst sogn,

og hun døde 1809 i Ginnerup og blev begravet d. 12. juli.

Hun blev hjemmedøbt d. 8. marts 1765 og fremstillet i kirken d. 17. marts samme år; Paul Jensens hustru fra Alstrup i Rud sogn bar hende, og faddere var Niels Christensen fra Roptrup, Jens Michelsen, ligeledes fra Roptrup, Søren Jensen fra Trustrup og Søren Christensens hustru fra Ølst.

Mads Simonsen

20.

er født ca. 1729, og han døde efter 1787.

Han blev gift d. 9. november 1758 i Krstrup med

Maren Rasmusdatter

21.

der er født 1731 i Romalt, Krstrup sogn.

Hun blev døbt d. 26. august 1731 og båret til dåben af Jens Bondes datter, mens fadderne ikke kendes.

Mads Simonsen ses i folketællingen fra 1787 opført som hyrde i Romalt og angives da at være 57 år gammel, medens hans hustru nævnes som værende 58 år gammel.

Mogens Jensen

22.

er født ca. 1719-1720, og han døde 1784 i Gedsted og blev begravet d. 14. november.

Han blev trolovet d. 24. april 1757 og gift d. 9. oktober samme år i Gedsted med

Anne Marie Sørensdatter

23.

Forlovere ved vielsen var Peder Degn og Mogensen, begge fra Gedsted.

Anne Marie Sørensdatters død har ikke kunnet findes i kirkebogen,

hun synes imidlertid efter mandens død at være rejst til Krstrup sogn, hvor i hvert fald tre døtre boede, men her mangler kirkebøgerne fra perioden 1786-1814.

Mogens Jensen var fæster af en gård i Gedsted by. Efter hans død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene Jens, Christen, Else Margrethe, Anne, Karen, Maren, Mette og Birthe, som alle enten opholdt sig hjemme eller andet steds i byen, med undtagelse af Karen, som tjente i Bystrup. Af dette skifte fremgår det, at den afdøde økonomisk har været stillet som andre fæstebønder på den tid, omend måske en smule ringere. Gårdens indbo bestod hovedsagelig af 1 fyrretræsbord på fod, 2 bænke, 2 gamle stole, 1 gammelt fyrretræsskab, 1 hylde og 2 sengesteder med dertil hørende sengetøj smat 1 øltønde og 1 par kar. Gårdens redskaber bestod af en gammel beslagen vogn med ald tilbehør, 2 gamle trævogne, hvoraf den ene var med tilbehør, 2 harver, 1 plov med tilbehør, 1 jern- og trægreb, 1 sav, 1 gammel båndkniv, 1 hammer, 1 tang, 1 økse og 1 slibesten, mens gårdens besætning var på 1 gammelt sortbrunt øg, 1 sort plag, 5 år, og 2 sorte heste på henholdsvis 15 og 7 år samt desuden 1 sorthjelmet ko, 7 år, 1 grå studnød, 2 år, 1 kalv, 6 får og 1 årings lam.

Boets samlede værdi opgjordes til 80 rdlr. 15 skilling, men det beløb herremanden forlangte til reparation af fæstegården samt til supplerings af gårdens besætning, sammenlagt med 6 rdlr., som den afdøde skyldte bort, blev på 119 rdlr., hvorfor der intet blev til deling arvingerne imellem, "men Enken som Erklærede at vilde vedblive hendes Sal. Mands fæste Brev paa Gaarden naar hun maatte beholde det registre-rede uden Auction, da hun vilde være ansvarlig for denne Starvboes Giæld og samme saa snart hende mueligt betale, samt opføde hendes Børn med Klæde og Føde samt anden Christelig Opdragelse, indtil de deres Brød kunde fortjene. Blev efter saadan giort tilbud det Registrerede overleveret, naar hun for ald tiltale dette Skifte betræffende vilde holde Skifte Forvalteren anger- og kronessløs, hvilket hun og belovede."

(Restrup godsarkivs skifteprotokol for godset i Hald amt 1779-1825, folio 24)

Hans Sørensen Kløve

24.

er født 1735 Lystrup, Vivild sogn, og han døde 1793 i Gjesing og blev begravet d. 14. juli.

Han blev døbt d. 20. marts 1735, og faddere var Christen Groisen, Anders Jensen, Peder Jørgensen, Margrete Jensdatter og Maren Lasdatter.

Hans Sørensen Kløve blev trolovet d. 2. november 1770 og senere gift med

Karen Johnsdatter

25.

Forlovere ved vielsen var John Bødker fra Lystrup og Abraham Jacobsen fra Nielstrup.

Karen Johnsdatter er født 1745 i Lystrup.

Hun blev døbt d. 28. februar 1745, og faddere var Niels Hjulmand, Søren Lauritsen, Christen Simonsen, Anne Andersdatter og Maren Lasdatter.

Hans Sørensen Kløve blev d. 23. september 1770 fæster af en gård i Gjesing, som tilhørte Løvenholm gods.

Christen Jensen Smed

26.

er født 1736 i Gjesing, og han døde d. 11. april 1801 samme sted og blev begravet d. 19. april.

Han blev døbt d. 15. juli 1736, og faddere var Søren Skjøtt, Jens Rasmussen, Jacob Pedersen og Birthe Christensdatter.

Christen Jensen Smed blev trolovet d. 28. januar 1766 og viet d. 18. april samme år i Gjesing til

Mette Marie Rasmusdatter

27.

Forlovere var Søren Kiær og Anders Balle.

Mette Marie Rasmusdatter er født 1743 i Gjesing, og hun døde d. 23.

maj 1800 samme sted og blev begravet d. 28, maj.

Hendes dåb fandt sted d. 24. februar 1743, og faddere var Niels Jacobsen, Jens Andersen, Søren Schiøtt, Maren Jacobsdatter og Mette Rasmusdatter.

Christen Jensen Smed blev d. 20. juni 1767 fæster af en gård i Gjesing, som tilhørte Løvenholm gods. Denne gård drev han indtil sin død, hvorefter fæstet blev overtaget af svigersønnen John Hansen.

Gustav Ehrenreich

28.

er født ca. 1726, hvor vides ikke, og han døde 1813 i Hillerslev og blev begravet d. 12. juli fra gården Lykkenssæde.

Han var gift med

Dorothea Christine Foss

29.

der døde d. 8. februar 1808 på Brahetrolleborg og blev begravet d. 14. februar. Ved hendes død ses i kirkebogen indført: "Den 8. Febr. 1808 Død og den 14. Febr. Begraved Dorothea Christine Ehrenreich, født Fos, paa Brahetrolleborg, 76 aar gammel, født i Neuhausen i Holsteen, hvor hendes Forældre vare Forpagterfolk. Den 8. Novbr. 1755 blev hun gift med hendis efterladte Mand Gustav Ehrenreich, dengang Skytte paa Frederiksgave. I hendes Egteskab havde hun 9 Sønner og 1 Datter af hvilke 7 Sønner og 1 Datter lever. Efter fire Dages Sygeleje døde hun af Brystsvaghed."

En søn i ægteskabet var iøvrigt Gottlieb Ehrenreich, som blev godsinspektør på grevskabet Hartenberg på Lolland, og som fik 2 sønner, der begge blev præster.

Hans Larsen

30.

der i 1775 tog borgerskab som væver i Middelfart og senere nævnes som vævermester samme sted, er født 1745 i Middelfart, og han døde d. 6.

juni 1816 samme sted.

Han blev døbt d. 11. juli 1745; faverens hustru madame Schulz bar ham, Anders Rasmussens hustru stod hos, og faddere var Hans Henrich Snedker, Søren Rasmussen og Anne Pedersdatter.

Hans Larsen blev gift d. 3. februar 1780 i Middelfart med

Anne Nielsdatter

31.

Hun er født 1758 på Hindsgavl, Middelfart sogn, og hun døde d. 9. november 1833 i Middelfart.

Hendes dåb fandt sted d. 26. februar 1758; jomfru Nissen fra Hindsgavl bar hende, og faddere var monsieur Hans Bager, Johan Gartner og Rasmus Skytte, alle fra Hindsgavl.

er født ca. 1715 i Amstrup, Haslund sogn, og han døde i maj 1763 samme sted. Hans dødsdato har imidlertid ikke kunnet findes, idet kirkebogen mangler.

Han var gift med

Anne Pedersdatter

som døde 1785 i Amstrup og blev begravet d. 2. marts, 69 år gammel.

Niels Jensen, som synes at have været ud af ret velstående familie, overtog efter faderen fæstet på den store Amstrupgård, der stod til hartkorn 8 tdr. 6 skp. 3 fjdk. 2 alb..

Efter hans død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene Jens, 22 år, Peder, 19 år, Anders, 4 år, Kirsten, gift med gårdmand Peder Espensen, Ane, 12 år, og Maren, 6 år gammel. Lavværge for enken var svigersønnen Peder Espensen, mens gårdmændene Peder og Søren Brøsti fra Munkdrup i Krstrup sogn var formyndere for de umyndige sønner og døtre.

Af den afdødes efterladenskaber, som iøvrigt tyder på fordums velstand, kan nævnes: 2 sølvskeer, mærket N.J.S.A. og A.P.D.A. samt årstallet 1755, 1 sølvbæger, 1 brunt krus med sølvlæg, på hvilket stod initialerne T.C.S.O. og A.L.L.D. samt årstallet 1718, 1 rundt rødmalet fyrretræsbord med åben fod, 4 rødmaledede træstole, 1 gammel egetræskiste med 5 jernbånd og lås og nøgle, en hel del sengetøj, 1 ur, 1 jernbilægger kakkelovn, 1 messing sengebækken med jernstang, 1 lille spejl med sort træramme, 1 spanskrør med sølvbeslag, 1 stor kobberkedel og 1 lille tobaksfyrfad. Den afdødes garderobe var særdeles vel-forsynet og bestod bl.a. af 1 blå klædeskjole med kanelgarnsknapper, 1 dito vest, 1 blakket vadmelskjole med kanelgarnsknapper, 1 dito vest, 1 brun vadmelsvest med metalknapper, 2 par skindbukser, 3 par uldne strømper, 1 par støvler, 8 hørlærredsskjorter, 1 halskrave af kramlærred og 1 par halvvarmer, 10 hørlærreds og 2 kramlærreds halstørklæder,

1 blå vadmels rejsekappe og 1 blakket hjemmegjort rejsekjortel med kanelgarnsknapper.

Desuden fandtes en hel del redskaber, heriblandt 2 vogne, 2 plove og 3 harver, samt af kreaturer 10 stude, 2 kalve, 3 køer, 1 kvie, 5 hopper, 2 "hæst klod", 1 brunstjernet hest og et gammelt brungult øg samt 15 får med lam, 5 får uden lam og 8 svin.

Boets samlede værdi opgjordes til 317 rdlr. 4 mark 3 skilling. Selve gården var imidlertid noget forfalden, ligesom der manglede nogle redskaber og kreaturer, hvorfor herremanden krævede et ret stort beløb til reparation og supplering. Desuden havde tjenestekarlen Niels Rasmussen 51 rdlr. 2 mark tilgode, som han havde lånt den afdøde, ligesom boet bl.a. skyldte købmand Søren Udbye i Randers 24 rdlr. 1 skilling for nogle varer. Endelig skyldte boet penge for køb af nogle svin samt af noget korn, og da den samlede gæld blev opgjort til 352 rdlr. 15 skilling, blev der intet til deling arvingerne imellem. Enken fik imidlertid tilladelse til at fortsætte fæstet på gården mod at love efterhånden at udrede gælden samt at holde skifteforvalteren skadesløs. (Skifteprotokol for Brusgård gods 1726-1773, folio 123 a)

Jens Andersen (Kock)

34.

der var gårdmand i Stånum, Kristrup sogn, var gift med

Margrete Christensdatter

35.

Hun er født ca. 1725, og hun døde efter 1785, men før 1814, antagelig i Stånum. Hendes død har imidlertid ikke kunnet findes, da der i kirkebogen er en lakune.

Jens Andersen (Kock) ses i matriklen 1787 opført som gårdbeboer i Stånum, og han var da 66 år gammel. På gården boede foruden ham og hans kone også en hjemmeværende datter, Anne Jensdatter, 27 år gammel, og national rytter Hans Nielsen, 30 år gammel, som var tjenestekarl, og som senere blev gift med datteren.

Peder Terkelsen

36.

der var gårdmand i Ginnerup, Ølst sogn, er født ca. 1724, og han døde 1784 i Ginnerup og blev begravet d. 2. september.

Han var gift med

Inger Nielsdatter

37.

Hun er født ca. 1725, og hun døde 1797 i Ginnerup og blev begravet d. 20. januar.

Søren Michelsen

38.

der var gårdmand i Roptrup, Ølst sogn, er født ca. 1733 i Roptrup, og han døde d. 28. marts 1816 samme sted og blev begravet d. 3. april.

Han var gift med

Mette Christensdatter

39.

Hun er født ca. 1740, og hun døde efter 1787, men er forgæves søgt død i Ølst sogns kirkebog.

Rasmus Overgård

42.

nævnes 1731 ved datteren Marens dåb og boede da i Romalt, Kristrup sogn.

Søren Christensen

46.

der boede i Gedsted by og sogn, er født ca. 1692, og han døde 1778 i Gedsted og blev begravet d. 24. maj.

Søren Jørgensen Kløve

48.

er født 1710 i Lystrup, Vivild sogn, og han døde 1753 i Gjesing og blev

begravet d. 23. maj.

Hans dåb fandt sted d. 6. april 1710, og faddere var Anders Michelsen, Rasmus Michelsen, Ellen Madsdatter, Mette Christensdatter og Maren Andersdatter.

Søren Jørgensen Kløve var gift med

Kirsten Hansdatter

49.

Hun er født 1709 i Lystrup, og hun døde 1787 i Gjesing og blev begravet d. 9. september.

Hendes dåb har ikke kunnet findes, da kirkebogen for Vivild sogn for året 1709 mangler.

Søren Jørgensen Kløve fik d. 19. marts 1743 fæste på en gård i Lystrup, og som svigerfaderen tidligere havde været fæster af, og som tilhørte Løvenholm gods.

Joen Simonsen Bødker

50.

der boede i Lystrup, Vivild sogn, døde 1790 i Lystrup og blev begravet d. 3. oktober. Ved hans død opgives han at have været 66 år gammel, hvilket dog ikke syntes helt at kunne passe.

Han blev gift d. 21. januar 1740 i Vivild med

Birgitte Andersdatter

51.

Hun er født 1702 eller 1703 i Vivild, og hun døde 1772 i Lystrup og blev begravet d. 20. december.

Hendes dåb fandt sted d. 14. januar 1703, og faddere var Nicolay Christian Vilrich, Michel Gydegård, Hans Vestergård, Nille Marie Nielsdatter og Bodil Lauritsdatter.

Jens Hansen Smed

52.

døde 1770 i Gjesing og blev begravet d. 6. maj, 87 år gammel.

Han blev trolovet d. 7. april 1728 og gift d. 24. oktober samme år i Gjesing med

Karen Nielsdatter

53.

Forlovere ved vielsen var Christen Møller og Søren Biug.

Karen Nielsdatter er født ca. 1698, hun døde 1771 i Gjesing og blev begravet d. 3. februar. Hun ses iøvrigt at have været Jens Hansen Smeds tredie hustru, idet de to foregående hustruer begge var døde.

Jens Hansen Smed var fæster af et husmandssted i Gjesing og havde her indrettet smedie. Ved hans død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene af alle tre ægteskaber, nemlig i første ægteskab Rasmus Jensen, der boede i Blegind, og som var 60 år gammel, i andet ægteskab Anne Jensdatter, som var gift med Hendrich Jacobsen Skomager i Besser på Samsø, og i tredie ægteskab sønnerne Niels, Jens og Christen, der alle boede under Løvenholm gods, samt Mads, der tjente i Sørvad. Selve skifteforretningen påbegyndtes d. 30. maj 1770, og her foretog man nu en opgørelse over boets effekter, hvoraf kan nævnes: 1 stort gammelt æskebord, 1 egetraskiste, 1 fyrretræsbank, 1 jernbilægger kakkelovn, 1 egetræsskab, 1 lænestol, 2 andre stole, 2 sengesteder med dertil hørende sengetøj og 1 dragkiste, som iøvrigt tilhørte sønnen Niels. I et kammer stod en gammel egetraskiste, hvori lå den afdødes gangklæder, nemlig 1 gammel blå krave, 1 blå vest, 1 skind brystdug, 1 par gamle skindbukser, 3 blålarredsskjorter, 2 halsklude, 2 par gamle blå strømper, 1 par sko med messingspænder, 1 gammel hat og 1 foret hue. I smeden fandtes følgende redskaber: 1 blæsebælg, 1 ambolt, 2 store hamre, 2 håndhamre, 3 lange tænger, 1 skruestikke, 1 spærhakke, 6 fjæle, 3 jernnåle, 2 skrå mejsler, 1 skohammer, 1 tang og 1 slibesten, som tilhørte byens indbyggere. Boets samlede værdi opgjordes til 45 rdlr. 5 mark 8 skilling, og skifteforvalteren bestemte derefter at udsætte skiftets afslutning, indtil der var indløbet svarbreve fra den afdødes 2 børn af første og andet ægteskab, der boede i henholdsvis Blegind og på Samsø,

til hvem sønnen Niels af tredje ægteskab havde skrevet for at meddele dem, at deres fader var død.

Svaret fra halvbroderen Rasmus i Blegind lød således:

"Hierte kiære Broder Niels Jensen Smed.

Takker for kiære Broders 2den Skrivelse og derudi Notice om vor Faders Død og indkaldelse til Skiftets holdelse efter ham først kommende 27de May, Men siden ieg ved at der kan lidet eller intet blive for mig at arve efter ham, og ieg er forsickret desuden om skiftets Lovlig Behandling, og fornøyet med kiære Broders overvareelse og underskrivelse paa Skiftet paa mine Vegne, som ieg herved giver Fuldmagt til og beder om, samt formoder kiære Broder tilmelder mig med første Skiftets endelig Slutning. Min Koene med mig som begge er meget svage Hilser dig og vor kiære moder og Brødre og ønsker Eder alle en Glædelig Sommer, hvornæst bliver til min Død din Hulde Broder Rasmus Jensen Smed.

Blegind d. 21. May 1770."

Fra halvsøsteren på Samsøs mand kom følgende svar:

"Høytærede kiære Svoger.

Sidst afvigte 6te Hujues erholt ieg først Hans til min koene dat. 30te April, hvorfofe Hiærtelig takkes, Erfares ellers deraf, at hendes Fader Jens Hansen Smed ved en Salig Død er bortkaldet samt at Skiftet efter ham var berammet at holdes d. 27de Maij, forinden hvilken tiid han har været svar begierende, om hun eller nogen paa hines Vegne kunde overvære Skifte Samlingen, som og skyldigt skulle have bleven meddeelt, hvis brevet forinden havde indløbet; Men da det nu har maglet, saa er det at ieg nu først paa ermelte Skrivelse kand meddeele følgende til Giensvar og Efterretning. - At Bievaane Skiftet med min Personlige Nærværelse er ikke mueligt for mig, thi derved kunde vel efter Boens foregivne beskaffenhed intet vindes uden Penges forliis paa Reysen, og at give en Anden Mand i Comission at beopagte min Ræt kand ieg ikke heller saa som mig ingen er bekiendt jeg derom kunde tilmelde. Formoder alt-
saa at vederfares saavel fra som nærværende, den Ret Loven tilholder efter Boens omstændigheder. Derhen ieg og Haaeber at Skifte Retten behagen-

lig ville see til hvem ieg overlader min Rets Observation. Hvorefter saa kand fortfæres med Skiftets Endelig Slutning, og naar saadant er skeet tilmelde mig et par Liinier om udfaldet. Næst flittig Hilsen fra min Koene og mig til vedkommende gode baade Sviger- Moder og Svoger lover ieg. Høytærede kiære Svogers oprigtige Svoger Hendrich Jacobsen Holst.

Besser paa Samsø d. 9de Junii 1770."

Den 17. januar 1771 mødte man derpå op for at foretage den endelige opgørelse og deling. Det viste sig nu, at boet havde en gæld på ca. 30 rdlr., som bl.a. omfattede udgifter til husleje og skifteomkostninger, men desuden meddelte sønnen Niels nu, at han havde tjent sine forældre i 12½ år og intet havde fået i løn, hvorfor han nu fordrer 90 rdlr. for disse år. Boets samlede udgifter blev derefter 121 rdlr. 1 mark 14 skilling, og der blev således intet til deling arvingerne imellem. De under skiftet registrerede og vurderede effekter blev derefter udlagt til gældens betaling, og heraf fik sønnen Niels faderens efterladte smedeværktøj samt en jernkakkellovn, ialt vurderet til 14 rdlr. 3 mark 10 skilling, hvilket han måtte lade sig nøje med.

(Løvenholm skifteprotokol 1750-1776, folio 391)

Rasmus Jacobsen

54.

der var fæstegårdmand i Gjesing by, er født ca. 1704, og han døde 1772 i Gjesing og blev begravet d. 29. december.

Han blev gift d. 23. oktober 1735 i Gjesing med

Dorthe Jensdatter

55.

Forlovere ved vielsen var Anders Hare og Michel Sørensen fra Gjesing.

Dorthe Jensdatters død er forgæves søgt i kirkebogen for Gjesing sogn.

Lauris Rasmussen

60.

er født 1705 i Middelfart, og han døde 1771 samme sted og blev begravet d. 26. januar.

Han blev gift d. 17. november 1730 i Middelfart med

Anne Marie Pedersdatter Kraft

61.

Om deres trolovelse hedder det i kirkebogen: "Dend 6. Octobr. 1730 trolofvet til Ægteskab Laurits Rasmussen og Anne Marie Pedersdatter Kraft udi hans Faders Rasmus Træskomands Huus; forlofvere: Anders Krafft og Peder Winchel, ofverværende Capellanens Hustru, Gamborgmøllers Hustru, Peder Madsen Kraft og Hustru, Peder Winchels Hustru, Mads Knop, Niels Holbech, Hans Aarøe, Gregers Smed" med flere.

Anne Marie Pedersdatter Kraft er født ca. 1704 i Middelfart, og hun døde 1783 samme sted og blev begravet d. 4. september.

Lauris Rasmussen tog d. 5. december 1730 borgerskab i Middelfart som avlsmand. Han var desuden til sin død medlem af Middelfart bys navnkundige marsvinsjægerlaug, som hver år fra november til februar jagtede marsvin i Lillebælt.

Niels Henriksen

62.

der var ladefoged på Hindsgavl slot, Middelfart sogn, er født ca. 1709, og han døde 1786 på Hindsgavl og blev begravet d. 29. juli.

Han blev gift d. 19. januar 1748 i Middelfart med

Karen Nielsdatter Juel

63.

der døde 1786 i Middelfart og blev begravet d. 29. april, 67 år gammel.

Jens Nielsen

64.

er født ca. 1675, og han døde før 1763.

Han var gift med

Inger Knudsdatter

65.

der døde 1767 i Tebbestrup, hvor hun boede hos en Peder Fisker, og blev begravet d. 21. juni, 84 år gammel.

Jens Nielsen var fæster af den store Amstrupgård i Haslund sogn, som sønnen Niels senere overtog fæstet på.

Terkel Nielsen

72.

var fæstegårdmand i Ginnerup, Ølst sogn.

Den 18. januar 1732 var han og Søren Nielsen fra Ginnerup udtaget til sammen med forvalteren Hans Thornsohn fra Klausholm at registrere og vurdere, hvad der fandtes af bo og løsøre i Niels Nielsens gård i Ginnerup.

Den 10. marts 1738 ses Terkel Nielsen sammen med en lang række andre fæstere at være blevet stævnet for landgilderestance til Klausholms ejer, og samme dag stævnes han desuden for resterende skatter. Regningen til ham lød på: "Januar Kvartal (1737) 5 Rdlr. 1 Mark og 4 Skilling, af ald Kornskatten 2 Rdlr. 4 Mark og 10 Skilling, Landgilde for Aaret 1737 ialt 18 Rdlr. og 3½ Skilling, er ialt 26 Rdlr. 1 Mark og 1½ Skilling, derpaa betalt 1 Rdlr. 5 Mark og 8 Skilling og resterer saa 24 Rdlr. 1 Mark og 9½ Skilling." (Klausholm birks tingbog 1731-1737, folio 34)

I ovenstående tingbog oplyses det iøvrigt i 1731, 1732, 1733 og 1734, at han disse år ikke havde betalt sin landgilde.

Niels Mogensen

74.

der var fæstegårdmand i Ginnerup, Ølst sogn, er født ca. 1703, og han

døde 1774 i Ginnerup og blev begravet d. 1. november.

Han var gift med

Ellen Rasmusdatter

75.

der døde 1790 i Ginnerup og blev begravet d. 24. oktober, 84 år gammel.

Om Niels Mogensen hedder det i Klausholm birks tingbog, som om for-
annævnte Terkel Nielsen, at han i årene 1731, 1732, 1733 og 1734 ikke
havde betalt sin landgilde.

Michel Sørensen

76.

der var gårdmand i Roptrup, Ølst sogn, er født ca. 1692, og han døde
1765 i Roptrup og blev begravet d. 20. maj. Ved hans død ses i kirke-
bogen indført følgende: "Til Liigttext over ham efter hans egen For-
langende blev forklaret Psalm 27 v. 1, præcente Exordio Prov. 14, 32."

Han var gift med

Ingeborg Jensdatter

77.

der døde 1768 i Roptrup og blev begravet d. 3. marts, 77 år gammel.

Efter Michel Sørensens død blev der afholdt skifte mellem enken
og børnene Jens, 40 år, Søren, 33 år gammel, og Mette, gift med Niels
Sørensen Fül i Røve. Af skiftet fremgår det, at sønnen Søren forlængst
havde fået fæstebrev på halvdelen af faderens fæstegård samt løfte om
også at få fæste på den anden halvdel, når hans fader døde, hvorfor
han nu: "Med underdanig hørsammelighed (erbødighed) og lydighed for-
cikrede ved Guds bistand at efterkomme og efterleve samme sit Fæste."
Iøvrigt viste det sig på skiftet, at arvingerne, som jo alle var myn-
dige, havde "med hinanden i Kiærlig eenighed afhandlet og afgjort, om
dend Arv, som paa enten af siderne kunde paastaaes og vendtes saavel
efter nu afgangne Fader, Michel Sørensen, som efterlevende Moder Inge-
borg Jensdaatter, naar hun ved Døden maatte afgaae". Nu fremstod imid-

lertid enken med lavværge Niels Christensen og anmodede om, at hun: "Udi sin Høye Alderdom og medførende Skrøbelighed bør af hendes Søn Søren Michelsen eller efterkommende Fæster - om det skulde behage Gud, at hun ham eller dem skulde overleve - herudi Sterfbogaarden eller der-af have Fornøden og udkrævende Livs ophold!" Hertil svarede Sønnen Søren, at han gerne forpligtede sig til, at hans moder "herefter og saalenge hun lever skulde med tilbørlig og sømmelig omgang nyde fri Huus værelse kost og Cammerlysen og varme og om hun dermed imod forhaabning icke skulde være eller blive fornøyet og tilfreds, eller om hun imod menneskelig formodning skulde overleve bemænte hendes Søn Søren Mickelsen, saa forbandt hand sig hermed til ligesom efterkommende Fæstere i saa fald Bliver for Bunden at lade her i gaarden indrette saa beqvem et Værelse, hvor med hun kan være Tient og da hende uden betaling levere 1 forsvarlig malcke Koe og 6 Stk. Faar Creature, som bliver Foeret og Græsset tillige med Stædens egen Creature, af hvilcke hun maae betiene sig med tillæg og slagting, som hun lyster og forgodt finder, foruden leveres hende aarlig 12 skæppe Rug, 12 skæppe Biug eller Malt, et halv Svin paa 2 Lispund vegt, 4 Stk. fede Giæs, med vvidre tilstaaes hende Aarlig 12 Læs Tørv, som Fæsteren til hende hjembringer, ligesom Encken imidlertid her af Sterfboen forsynes med udkrævende boehave". Til gengæld forlangte Søren Mickelsen blot, at hans moders efterladenskaber ved hendes død skulde overgå til ham uden at de øvrige arvinger ville gøre indsigelse her imod. Med denne ordning på sagen var alle tilfredse, og skiftet blev derefter sluttet.

(Klausholm skifteprotokol 1763-1780, G. 263-267, folio 133)

Jørgen Christensen Kløve

96.

der var fæstegårdmand i Lystrup, Vivild sogn, er født ca. 1665, antagelig i Lystrup, og han døde 1747 i Lystrup og blev begravet d. 10. december.

Han blev trolovet d. 16. april 1699 og gift d. 5. november samme år i Vivild med

Mette Jacobsdatter

97.

Hun er født ca. 1665, og hun døde 1740 i Lystrup og blev begravet d. 29. maj.

Til Jørgen Christensen Kløve ses i 1714, 1718 og 1719 udstedt fæstebreve på gårde i Lystrup fra godsejeren på Løvenholm.

Jørgen Christensen Kløve er muligvis søn af den Christen Rasmussen, der nævnes i matriklen 1688 som fæster af en gård i Lystrup, der stod til hartkorn 1 td. 7 skp. 2 fjdk. 2 alb., og antagelig var gift med Kirsten Jørgensdatter fra Lystrup, der døde 1705 og blev begravet d. 29. marts.

Hans Christensen

98.

der muligvis er identisk med den Hans Jensen, der d. 17. januar 1697 blev gift i Vivild med Anne Mogensdatter, var fæster af en gård i Lystrup, som han i 1743 afstod til svigersønnen Søren Jørgensen Kløve.

Simon Bødker

100.

der først boede i Hevring og derefter flyttede til Vivild, døde 1742 i Vivild og blev begravet d. 8. april, 63 år gammel. Han var gift med

Karen Joensdatter

101.

Hun er født ca. 1667 (?), og hun døde 1742 i Vivild og blev begravet d. 7. februar.

Anders Hansen Vestergaard

102.

der boede i Vivild, er født ca. 1672, og han døde 1729 i Vivild og blev begravet d. 14. december.

Han blev gift d. 24. april 1701 i Vivild med

Karen Knudsdatter

103.

Hun er født ca. 1677, og hun døde 1717 i Vivild og blev begravet d. 8. oktober.

Rasmus Sørensen

120.

er født ca. 1670, og han døde 1731 i Middelfart og blev begravet d. 24. marts.

Han var gift med

Anne Larsdatter

121.

Hun er født ca. 1675, og hun døde 1723 i Middelfart og blev begravet d. 25. august.

Rasmus Sørensen, der muligvis var ud af den bekendte Middelfartslægt Årøe, var beskæftiget som træskomand og tog d. 16. januar 1704 borgerskab i Middelfart, i hvis borgerskabsprotokol han kaldes Rasmus Sørensen "med ringe Avling".

Peder Thygesen Kraft

122.

der var borger i Middelfart, er født omkring 1660 i Middelfart, og han døde 1726 samme sted og blev begravet d. 3. januar 1727.

Navnet på hans hustru kendes ikke, men af kirkebogen fremgår det, at hun døde 1720 i Middelfart og blev begravet d. 3. januar, 50 år gammel.

Niels Jensen

128.

ses i matriklen 1664 sammen med en Peder Simonsen opført som fæster af Amstrupgård i Haslund sogn, der da stod til hartkorn 9 tdr. 5 skp. 2 fjdk. $\frac{1}{2}$ alb., og som ejedes af oberstleutnant Nummesen.

I matriklen 1688 finder vi Niels Jensen, og han var nu alene fæster af Amstrupgård, hvis hartkorn var faldet til 8 tdr. 6 skpr. 3 fjdk. og 2 alb., og som nu ejedes af Brusgård.

Niels Terkelsen

144.

ses i matriklen 1664 opført som fæster af en gård i Ginnerup, Ølst sogn, som stod til hartkorn 8 tdr. 7 skp. 1 fjdk. $\frac{1}{2}$ alb., hvoraf bondeskyld 1 td. 3 skp.. I matriklen 1688 ses han ligeledes opført, og han var da fæster af en gård i Ginnerup, der stod til hartkorn 9 tdr. 1 skp. 2 fjdk. og skovskyld 2 fjdk. 2 alb..

Michel Sørensen

152.

den ældre var ifølge matriklen 1664 fæster af en gård i Roptrup, Ølst sogn, som stod til hartkorn 14 tdr. 5 skpr. 1 fjdk. 1 alb. Ifølge matriklen 1688 havde han fæste på en gård i Roptrup, der stod til hartkorn 10 tdr. 3 skp. 1 fjdk., og som tilhørte Klausholm gods.

Hans Andersen Vestergaard

204.

er født ca. 1635, og han døde 1703 i Vivild og blev begravet d. 19. april.

Han var gift med

Birgitte Thomasdatter

205.

Hun er født ca. 1640, og hun døde 1702 i Vivild og blev begravet d. 9. januar.

Hans Andersen Vestergaard ses i matriklen 1688 opført som fæster af en gård i Vivild, der stod til hartkorn 9 tdr. 1 alb. og som ejedes af Hevringholm gods.

Knud Nielsen

206.

var ifølge matriklen 1688 fæster af en gård i Vivild, der stod til hartkorn 6 tdr. 2 fjdk. 1 alb., og som tilhørte Hevringholm gods.

Thyge Pedersen Kraft

244.

der var husmand og boede i Middelfart, er født ca. 1621, og han døde 1720 i Middelfart og blev begravet d. 4. december.

Han var gift med

Karen Andersdatter

245.

der døde 1695 i Middelfart, idet der det år afholdtes følgende skifte efter hende:

"Anno 1695 Den 7. Januarii Waar underskrefne Hans Ibsen Juull, Raadmand, Kongl. Maits Byefoget Niels Hansen Bang, Niels Jørgensen ofver formønder og Niels Pedersen Byeskrifver, tillige med 2de Worderings Mend, Naunflig Niels Nielsen Wognmand og Peder Nielsen Wognmand, begge Borgere her ibidem forsamlede udi Tygge Pedersen Kraftis Huus og Stue her i Smedegaden, saasom det er 30. Dagen efter hans Sl. Hustru Karen Andersdatter at holde Skifte og delling efter bemelte salig Qvinde og det imellem Faderen Tyge Kraf paa dend Ene og dend sl. Qvindes Børn og Arfvinger, Navnlig Peder Tygesend, Anders Tygesen, som begge er deris egen Værge, Item Hans Aarød, som hafver dend sl. Qvindes daatter Meette Tygesdaatter saa og Jørgen Michelsen, som hafde en dend sl. Qvindes daatter Maren Tygesdaatter, som hafde efterlat sig et lidet umøndiges Barn, Navnlig Karen Jørgensdatter, nu thoe Aar gammelt, som faderen, ermelte Jørgen Michelsen er Værge for paa dend anden Side og det udi

hans egen hosvarelse og da for os forevist og af forn. 2de Vorderings
Mænd Worderit, som følger:

Nemblig:	Rdlr.	Mk.	Sk.
Kaaber Kedel	3	2	0
1 gl. Messing Kedel paa 3 Stof	0	2	0
1 gl. Ditto mindre	0	1	8
1 gl. " "	0	0	8
1 Lyse stage	0	1	0
1 Jern Gryde	0	3	8
1 gl. Riist	0	0	1
1 gl. Ildskee og Ildklemme	0	0	12
2 Keels Lenche	0	1	0
1 gl. Boløxe	0	1	2
1 liden Handøxe	0	1	0
2 Høeleer	0	1	8
1 gl. Skierknif med Kiste	0	1	8
1 Lang Jern till en Plou	0	1	4
1 par Plou Juull	0	1	0
1 par tøyset	0	1	0
Senge Klæder:			
1 gl. ofverdiune	2	0	0
1 gl. underdiune	1	0	0
1 Pude	0	1	0
1 par Blorgarns Lagen	0	2	0
1 gl. ofverdiune	0	3	0
1 gl. underdiune	2	0	0
2 Puder	0	2	0
1 par Blorgarns Lagen	0	2	0
Mandens Egen Seng:			
1 Blaarendet ofverdiune	2	0	0
1 blaastribet underdiune	2	2	0
1 hofvet Dyne	0	2	0
1 anden Ditto	0	2	8
2 hofvet Puder	0	3	6

	Rdlr.	Mk.	Sk.
1 par Blorgarns Lagner	o	2	o
Lind Kleder:			
1 biug Korns dug	o	3	o
1 Mindre ditto	o	o	12
1 par Pudesvaar med Knipels	o	3	o
1 par gl. ditto	o	1	o
1 gl. Hønde	o	o	12
1 gl. ditto	o	o	8
Træ Ware:			
1 gl. fyrbord med Skufe	1	o	o
1 gl. høy tree Stoele	o	1	o
1 gl. ditto	o	o	8
1 gl. Fyrskab	1	o	o
1 mindre ditto	o	2	o
1 gl. Eege Kiste med Laas	3	o	o
1 anden ditto	o	3	o
1 gl. Fyrskrin med Laas	o	2	o
1 lidet gammelt Kar	o	1	o
1 gl. Øltønde	o	1	4
2 Half tønder	o	1	8
1 Ballie	o	o	8
1 Standtønde	o	o	8
1 Firres Vogn med sin tilbehør	5	o	o
1 Skeede	o	2	o
1 gl. Vogn med Behøring	3	o	o
1 par Høe hafver	o	1	o
1 Læs Tree	o	o	1
1 gl. Harve	o	3	o
2 Væder i Gaarden	4	2	o
Torsken og utorsken Korn:			
Rug 16 Skepper á 14 Mk.	3	2	o
Biug 8 travet á 6 Skepper er 6 Tdr. deraf			
fragaar tienden 27 Skp., bliver i Behold			

	Rdlr.	Mk.	Sk.
21 skp. & 12 Sk.	3	3	12
1 Læs Vicher agtet for	o	2	o
1 Læs Høe	1	2	o
3 travet Hafver agtet	1	2	o

Den sl. Qvindes Gangklæder:

Et sort treskaftet Skiørt	o	3	o
1 sort Veimels Skiørt	o	2	o
1 gl. Braltes Kioll	o	2	o
1 gl. rød Schiørt	o	1	o

hvis videre dend Qvindes Gang Klæder er
solt till udgifter.

Lefvendes Qvæg:

1 brun Hoppe	1o	o	o
1 gl. sort Hest	1o	o	o
1 gl. udlevet Best	1	2	o
1 sort Koe	6	o	o
1 Kalf	1	2	o
2 unge Soer	o	3	o

Skifte Forvalteren tilspurgte Tyge
Pedersen og de samtlig nu tilstedeværende
arvinger, om de vidste videre er Boesitil-
hørende end det som allerede er rigtig
tilført, hvortil de samtligen svarede ej
videre er bevidst end som før er indført.
Ejendommen som bestaar til Gaarden udi 7
Fag med Gaardsrum og Ladehuus i Gaarden
til sammens agtet for

Løsøre og Ejendom udi alt

6o	o	o
<hr/>		
154 Rdlr.	o Mk.	6 Sk.

Derimod blev fordret Boet skyldig
Giæld, nemblig:

Mag. Hans Lime ved Jens Nielsen Klinche
lod fordre efter et Pante forskrivning

af Dato 5. July 95 Capital 24 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
 hvorfor er pantsat hans Huus og Ejendom
 og alt hans rørende goedtz,

Renter til Dato 0 Rdlr. 2 Mk. 4 Sk.

Hvorfor Mag. Hans Lime bliver prioriteret udi Ejendommen indtill hand skadesløst bliver betalt.

Dernæst blev fordret og anvist anden Boen skyldige Gield.

Hans Juull, Raadmand her i Byen	10 Rdlr.	0 Mk.	0 Sk.
Byfogeden Niels Bang	2 "	2 "	10 "
Peder Kraft i Odbye	9 "	0 "	0 "
Hans Borring	8 "	3 "	0 "
Sal. Bartram Nissens paa Fønsø hans Arvinger	3 "	0 "	0 "
Jacob Jornsens Roers af Fredericia	2 "	0 "	0 "
Til en Mand af Ribbe Lauritz Faalchorsen	2 "	0 "	0 "
Udi Kongl. Skatter	0 "	3 "	0 "
Anders Thygesen Kraft laante Penge	9 "	0 "	0 "
Hans Aarøe	3 "	0 "	0 "
Hertil Reignes till et Skifte Bref i Byens forvaring 3 Ark Papir á 24 Mk.	2 "	0 "	8 "
for dend at skrifve	2 "	1 "	0 "
2de Worderings Mænd	0 "	2 "	0 "
Tienere	0 "	1 "	0 "
Anders Tyggesen Kraft fordret for 10 Aars Løn á Slettedaler 10	100 "	0 "	0 "

Derefter følger i Skiftet en længere forklaring om, hvilke af boets effekter, som blev tillagt de enkelte kreditorer som godtgørelse for de penge, de havde tilgode i boet, og den endelige opgørelse viste, at der intet blev til deling arvingerne imellem.

(Middelfart skifteprotokol 1695-1711)

Thyge Pedersen Kraft er muligvis på fædrene side en efterkommer

efter den norske officers- og præsteslægt Kraft, hvoraf et medlem ved navn Hans Rasmussen Kraft i midten af 1600-tallet nævnes som ridefoged paa Sct. Hans Kloster i Odense.

Det var dengang skik, at sønnerne ved daaben fik deres morfars fornavn, hvorfor det er meget sandsynligt, at Thyge Pedersen Krafts mor var en Thygesdatter. Hun har i så fald muligvis været søster til Mikkel Thygesen Hvide, der fødtes i Middelfart på omtrent samme tid, som hun må være født, og som senere blev borgmester i Randers.