



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



F. Amdi

Stamtavle

over Slægterne

Anghersen - Amdisen -

Amdi fra 1545

99.9 Am 27 a

1946

Stamtavle

over Slægterne

Anchersen - Amdisen - Amdi

fra 1545

Denne Stamtavle over Slægten Anchersen og Amdisen er samlet af Amdi Jensen, Friskolelærer i Havdrup fra 1883 til 1904 senere boende i Silkeborg. Oplysninger om de ældste Slægtled er hentet fra Arkiverne i Viborg, Aarhus og Hammel foruden fra Kirkebøgerne i de Sogne, hvor de forskellige Familier boede.

Amdi Jensen samlede Oplysninger om Slægten i mange sideløbende Led, men da det vil føre alt for vidt at indføre alle disse Navne og korte Levnedsløb, og da det ogsaa har mindre Interesse uden for den Part af Slægten, der hører under det samme Led, er nærværende Stamtavle udskilt, saaledes at de første kendte Slægter er medtaget alle indtil Amdi Severin Jensen, der var Degn i Hvorslev, død 1760, hans Søn, Henrik Amdisen, ogsaa Degn i Hvorslev, født 1754, død 1814, og dennes Søn, Amdi Henrik Amdisen, ogsaa Degn i Hvorslev, født 1791, død 1867, hans Datter var Ane Sofie Magdalene Amdisen, gift med Jens L. Jensen. Fra deres Hjem paa Hvorslev Hede udgik 7 Børn, disse er paa Stamtavlen mærket fra 1—7. Slægten herfra bærer et af disse Numre, og enhver kan saa fortsætte med sin Slægt baade paa Moders og Faders Side efter Ønske.

Samlingen og Bearbejdelsen af dette Hæfte er foretaget af Undertegnede, og det anbefales alle af Slægten at videreføre den og overgive den til Efterkommerne.

Solrød Strand i Maj 1946.

Frede Amdi

- a. Ancher Poulsen, født 1545, død 1619, Byfoged i Randers fra 1587. Forstander for Randers Hospital fra 1597. Raadmand i Randers fra 1604.
 - b. Peter Anchersen, født 1587, død 1655, Raadmand i Randers fra 1619. Borgmester fra 1626. Drev stor Købmandsforretning i Byen og ejede 30 Skibe, der gik i Fart paa Norge, Holland og Belgien.
 - c. Ancher Peter Anchersen, død 1677, Købmand og Brændevinsbrænder i Randers, ejede flere store Avlsgaarde. Gift med Gedske Mathiasdatter Mohr.
 - d. Jens Anchersen, født 1664, død 1748, Provst i Langaa, gift med Birgitte Amdisdatter, der var Enke efter Præsten, Søren Jensen Pind, i Langaa. Hun døde 5. September 1733, var Datter af Præsten Amdi Pallesen.
- a. Palle Amdisen, død 1661, Præst i Agri Egens paa Mols.
 - b. Amdi Pallesen, født 1627, Præst i Langaa fra 1656.
 - c. Birgitte Amdisdatter, gift med Provst Jens Anchersen i Langaa, hvorved Slægterne Anchersen og Amdisen var forenet.

Børn i dette Ægteskab:

1. × Amdi Severin Jensen, død 30. Marts 1760, Degn i Hvorslev.
2. Ancher Jensen, Birkedommer ved Frisenvold og Kalø Birker.
3. Gedske Jensdatter, gift med Hans Coppel.
4. Benedicte Margrete Jensdatter, gift med Batolus Block, Degn i Nørre og Sønder Tranders.
5. Anna Dorthea Jensdatter, gift med Peter Nordborg.

Amdi Severin Jensens Børn:

1. Jens Amdisen, født 1725, død 1800, Degn i Vellev.
2. Niels Amdisen, Ejer af Thostrup Skovhus.
3. Birgitte Amdisdatter.
4. Christian Amdisen, Guldsmed i Paris.
5. Christine Amdisdatter, gift med Tjener Jørgensen hos Kong Frederik d. VI.
6. Elisabet Sofie Amdisdatter.
7. Anne Marie Amdisdatter.
8. Ancher Amdisen, Guldsmed i Hvorslev.
9. Søren Amdisen født 1751, Gaardmand i Vellev.
10. × Henrik Amdisen, født 1754, død 1814, Degn og Gaardmand i Hvorslev.
11. Amdi Amdisen, født 1757, Snedker i Vellev.

Henrik Amdisens Søn var

Amdi Henrik Amdisen, født 1791, død 1867, udgaet fra Borris Seminarium 1811, kaldet til Degn i Hvorslev 1813, gift med Marie Dorthea Drachmann fra Katvad Mølle.

Deres Børn:

1. Karen Marie Amdisen, født 19. November 1814, død 21. Februar 1904, gift 1847 med Søren (Therkildsen) Nielsen, født i Faarvang 6. Juli 1806, død 16. December 1890. De havde et Parceliststed i Hvorslev Bakker (Busbjerg). Foruden Ejendommens Drift virkede de begge paa anden Maade: Karen Marie som Kogekone og som Hjælper i Hjem med Sygdom og Søren Therkildsen ved at lave Træpløve, disse var meget anerkendt i Omegnen.
2. Henrik Amdi Amdisen, født 30. Marts 1817, død 17. September 1883, gift med Dorthea Katrine Buck fra Randers, født 1822, død 1870. Han drev stor Købmandshandel i Randers og havde stor Omsætning af Korn og Smør m. m. fra Omegnens Landmænd.
3. Kristine Amdisen, født 29. Maj 1819, død 30. Juli 1857, gift med Gaardmand Johannes Petersen Borre.
4. Poul Drachmann Amdisen, født 1. Oktober 1821, gift med Bodil Krogsgaard fra Randers, drev Købmandsforretning i Nørregade i Randers.
5. Kristian Vilstrup Amdisen, født 7. Juli 1824, død 24. November 1906, gift med Kirsten Madsdatter fra Vellev. Gaardmand i Hvorslev.
6. × Ane Sofie Magdalene Amdisen, født 20. Juni 1827, død 5. April

1902, gift 1853 med Jens Laursen Jensen fra Aldrup, født 26. Marts 1826, død 14. Marts 1908. Han deltog i Arbejdet paa sin Fødegård til han i 1848 blev indkaldt til Militærtjeneste og var med i Krigen fra 1849, laa i Fredericia under Belejringen og var blandt Fortropperne ved Udfaldet d. 6. Juli, men kom uskadt hjem. Efter Krigen lærte han at være Hjulmand i Haurum, de købte derefter en Hedelod paa Hvorslev Mark, hvor de byggede et Hjem. Med utrættelig Energi arbejdede de og ved Sparsommelighed skaffede de til Livets Ophold for Familien, der efterhaanden blev temmelig stor. Det var det første Hjem paa Eggen, hvor der læstes Avis, den blev sendt fra Svogeren i Randers,



dette bidrog til, at Familien blev ret godt aandeligt udviklet i Forhold til Tiden. Jens L. Jensen havde flere Tillidshverv af forskellig Art. Foruden at være Hjulmand lavede han ogsaa Spadserestokke af Egetræ eller Ask og ret store Partier sendtes til Forretninger i Randers. Ægteparret fortjente i fuldt Maal, hvad der staar paa deres Gravsten paa Hvorslev Kirkegaard: »Med Tak for trofast Virke paa Hvorslev Hede«.

Der var 7 Børn i dette Ægteskab. Børn og Børnebørn herfra har fremtidig Nr. fra 1—7 samt hver Families eget Nr., det ældste Barn Nr. 1 og saa fremdeles.

1. Amdi Jensen, født 16. Marts 1854, død 3. Februar 1919, var nogle Aar ved Landbruget, men paa Grund af svagt Helbred lærte han at lave Træsko; men hans Lyst var at blive Lærer og ved Hjælp af Pengemidler fra Grev Frijs, Frijsenborg, og andre Mænd i Hjemegnen kom han 1881 paa Gedved Seminarium og fik Eksamen 1883, han blev straks ansat ved Havdrup Friskole, der havde været i Drift siden 1879. Skolestue og Beboelse var indrettet i Skræder Peder Olsens Ejendom, 16. November 1883 gift med Dortha Marie Christensen, Datter af Gaardejer Christen Jensen, Tind pr. Bjerringbro, hun var født 11. Oktober 1853, døde 11. Februar 1901. 1885 byggedes ny Skole sammen med Forsamlingshus, og der begyndte Gymnastik for Omegnens Piger og Karle samt afholdtes Foredrag og store Efteraarsmøder, Juletræ og en stor, aarlig Koncert. Foruden Skolegerningen og Arbejdet med Forsamlingshusets Møder var Amdi Jensen virksom for nogle store, aarlige Sommerudflugter for Roskildeegnens Ungdom. 1903 nedlagdes Friskolen og Amdi Jensen flyttede til Silkeborg som Forvalter paa Sanatoriet. 1912 tog han sin Afsked og boede sine sidste Aar i Silkeborg ved Gårdenaa, hvor han drev Baadudleje og Færgefart.

2. Jens Laursen Jensen, født 24. Juni 1856, død 4. Marts 1940. Han var først nogle Aar Landmand, lærte derefter Murerfaget og var Murermester først i København, senere i Haraldsted ved Ringsted. 1905 flyttede han til Stenlille ved Sorø og drev Handel med Æg og Fjerkræ, var Formand for derværende Ægssalgskreds. I Stenlille havde han mange Tillidshverv, blandt andet ved Kalksandstensfabriken, var Stævningsmand, Medlem af Menighedsraadet m. m. 20. August 1881 gift med Mariane Johanne Clara Jensen, Datter af Typograf Peter Jensen, København, hun blev Jordemoder i 1889 og virkede som saadan i Haraldsted og Stenlille, død 1. Oktober 1945.

3. Carl Cecil Jensen, født 18. Januar 1858, arbejdede som Landmand nogle Aar, kom 1878 i Snedkerlære og arbejdede ved Faget til han i 1886 rejste til U. S. A., var Snedker i Chicago til 1889, flyttede da til Texas og købte en Landejendom i den danske Koloni »Danevang« og boede her til sin Død. 24. Oktober 1899 gift med Jenny Charlotte Johansson, født i Sverige 5. Oktober 1869.

4. Inger Marie Jensen, født 4. April 1859, død 20. August 1926, den 3. Marts 1885 gift med Martin Petersen, født 5. Maj 1855, død 17. Juli 1944. De overtog Ejendommen paa Hvorslev Hede efter Jens L. Jensen og Sofie Magdalene Jensen, men disse beholdt 2 smaa Stuer og boede der til deres Død. Martin Petersen var en meget flittig og dygtig Landmand, der i Aarenes Løb drev Ejendommen stærkt frem. Inger var ogsaa en ualmindelig flittig og dygtig Kvinde, og da Ægteskabet var barnløst kastede de deres Kærlighed paa Brødrenes Børn, der altid blev særdeles godt modtaget ved Besøg i Ferierne. En Datter af Ingers Broder Jens kom i Hjemmet hos dem, 2 Aar gl., og forblev der til sit Giftermaal. En Søn af Ingers Broder Amdi kom ogsaa i Hjemmet som 6-aarig og blev der som Søn af Huset og overtog senere Ejendommen.

5. Marius Christian Jensen, født 8. Marts 1864, blev udlært som Karetmager i Randers, rejste til U. S. A. i 1888, arbejdede ved Faget i Scheiffeld i Ill., men optog Fabrikationen af andre specielle Ting senere. 1890 gift med Marie Serup fra Randers, født 27. Februar 1869.

6. Peder Jensen, født 8. Juni 1867, død 19. April 1932, han var Landmand nogle Aar, kom saa i Snedkerlære og var Svend til 1890, var Elev paa Ollerup Højskole, 1891 rejste han til U. S. A., arbejdede ved Faget i Chicago, 7. April 1895 gift med Ane Marie Nielsen, født 10. Juli 1866, Datter af Boelsmand Niels Chr. Nielsen, Vindum pr. Rødkjærsbro. 1899 rejste de tilbage til Danmark og købte et lille Savværk i Havdrup St. Efter nogle Aars Forløb solgte han Savværket og begyndte Fremstilling af Trævarer, først i lejede Lokaler siden i egen Bygning under Navnet »Havdrup Trævarefabrik« og drev Virksomheden meget stærkt frem; der fremstilledes særlig Trapper, Havemøbler og Trillebøre, af disse over 5000 aarlig.

Peder Jensen havde en udmærket Hjælp i sin Hustru, der foruden Husholdningen forestod Fabrikens Regnskab. 1930 afstod de Fabrikken og flyttede til Roskilde.

7. Poul Drachmann Jensen, født 1. December 1871, død 23. Februar 1922; han kom 14 Aar gl. til Havdrup i Skomagerlære, blev Svend 1889, arbejdede derefter i Roskilde og København, men begyndte som Mester 1. Februar 1890 i Skræder Peder Olsens Ejendom, Havdrup St. 23. Maj 1896 gift med Marie Olsen, født 11. Oktober 1871, Datter af Skræder Peder Olsen, Havdrup. Foruden alm. Skomagerarbejde blev nu begyndt Fremstilling af Gymnastiksko og 1899 blev bygget eget Hus med Værksted, der snart blev udvidet til 2 Etager samt en Værkstedsbygning, ogsaa i 2 Etager. Omsætningen steg for hvert Aar. Produktionen omfattede ogsaa Fodboldstøvler og andet Sportsfodtøj. Medarbejdernes Antal steg ogsaa

stadig, og der blev i 1920 beskæftiget 30 Arbejdere, og »Hedebosko« blev kendt Landet over, selv til Island blev de i en Tid sendt. Poul Jensen havde mange Tillidshverv og bidrog meget til sin Bys Udvikling og Fremgang, blandt Hvervene var det særlig som Sparekassebestyrer, Sygekasseformand, Vandværkformand og som Sogneraadsmlem, at han virkede for Byens Vel. Poul Jensen havde i sin Hustru en ualmindelig god Hjælper baade i Forretningen og som Husmoder for den med Aarene store Husholdning, og altid var der et gæstfrit Hjem, naar Familien samledes paa »Hedebo«.

Børn af Amdi Jensen, der i 1916 antog Familienavnet Amdi

- 1-1 Karl Frede Jensen Amdi, født 5. Januar 1886, kom som 15-aarig i Mejerilære, var Mejerist til 1925, begyndte derefter Ostehandel og fra 1939 drev Oste- og Frugtforretning ved Solrød Strand. 25. November 1914 gift med Ellen Simonsen, født 16. November 1895.
- 1-2 Sigurd Jensen Amdi, født 8. December 1887, var i nogle Aar Landmand, kom senere til sin Farbroder paa Skotøjsfabriken »Hedebo«, først som Medhjælper og fra 1922 som Forretningsfører, 21. Juni 1919 gift med Louise Søholt, født 29. August 1893.
- 1-3 Karen Nanna Jensen Amdi, født 4. Marts 1890, død 9. Februar 1933, kom efter sin Moders Død til »Hedebo«, var baade ved Husholdningen og behjælpelig ved Skotøjsfabriken til sit Giftermaal 1. Oktober 1911 med Peter Hansen, født 15. Februar 1881, de drev en mindre Landejendom i Strøby Egede ved Køge.
- 1-4 Gunnar Jensen Amdi, født 20. December 1892, lærte Tømrefaget, var 2 Aar i Norge, paa Højskole og Gymnastikskole i Danmark, rejste i 1914 til U. S. A., blev Konstruktør i Bygningsfaget. 16. November 1923 gift med Mabel Bell Wood fra U. S. A., født 3. Oktbr. 1894 i Scheffield.
- 1-5 Signe Jensen Amdi, født 5. Februar 1894, kom efter Moderens Død til sin Moster i Gern ved Silkeborg, senere til »Hedebo« som Husmedhjælper samt ved Kontorarbejde. 5. September 1915 gift med Skomager Andreas Ullerup, født 17. November 1889, de boede i Havdrup til 1920, flyttede til Sorø og drev Skotøjsforretning.
- 1-6 Jens Kristian Jensen Amdi, født 22. Januar 1896, kom efter Moderens Død til sin Faster i Hvorslev og opfødt her, var en kort Tid paa fremmede Landejendomme og overtog Ejendommen paa Hvorslev Hede 1922. 21. November 1924 gift med Else Petersen, født 22. Oktober 1895.
- 1-7 Sofie Katrine Jensen Amdi, født 3. Juli 1899, kom efter Moderens Død til sin Morbroder i Tind pr. Bjerringbro, senere til »Hedebo« som Husmedhjælper. 12. November 1921 gift med Peter Andersen, født 23. Juni 1894, de boede nogle Aar i Havdrup, overtog derefter Morbroderens Gaard i Tind.

*

- 2-1 Thora Jensen, født 16. Juni 1886, opfødt hos sin Faster i Hvorslev, blev 22. April 1911 gift med Rasmus Rasmussen fra Kongstrup, født 22. Juni 1883. De har en Gaard i Vejerslev pr. Thorsø.

2-2 Gudrun Valborg Jensen, født 27. Maj 1889, gift 24. December 1915 med Mekaniker Carl Knudsen, født 3. August 1891, drev Maskinværksted og Baadebyggeri i København.

2-3 Henry Drachmann Jensen, født 17. Oktober 1891, lærte Urmagerfaget, begyndte Forretning i Odense som Urmager og Guldsmed 15. Marts 1923. 23. Oktober 1923 gift med Rosa Petersen, født 1. Juni 1897.

*

3-1 Ernst Henry Jensen, født i U. S. A. 21. December 1900.

3-2 Ingeborg Cecilie Jensen, født i U. S. A. 3. Juli 1902, død 26. Oktober 1902.

3-3 Helga Charlotte Jensen, født i U. S. A. 6. September 1904.

*

4-1 Dagmar Jensen, født i U. S. A. 1890.

4-2 Amdie George Jensen, født i U. S. A. 1891.

4-3 Jens Laursen Jensen, født i U. S. A. 1894.

4-4 Marion Ellen Jensen, født i U. S. A. 1896.

4-5 Helga Sofia Jensen, født i U. S. A. 1901.

4-6 Otto Serup Jensen, født i U. S. A. 1903.

4-7 Marius Carl Jensen, født i U. S. A. 1906.

4-8 Kathrine Henriette Jensen, født i U. S. A. 1909.

*

6-1 Jens Laurits Kristian Jensen, født 27. Oktober 1896, død 28. Maj 1903.

6-2 Anna Johannah Jensen, født 13. Oktober 1899, var i Hjemmet til 1921, blev 12. April 1921 gift med Peter Rasmussen, født 26. September 1895, de overtog en Landejendom i Havdrup St., holdt Jerseykøer og leverede Børnemælk til Byen.

6-3 Inger Marthine Jensen, født 18. Juni 1901, blev 26. November 1922 gift med Halvor Helmgaard, født 9. Juli 1896, han var ansat ved Statsbanerne som Portør ved Roskilde Station fra 1920.

6-4 Laura Dagmar Jensen, født 14. December 1905, blev 5. August 1927 gift med Rudolf Poulsen, født 5. August 1902, var Barber, de begyndte Forretning i Uggerløse 1927.

6-5 Sofie Magdalene Jensen, født 10. December 1912, blev 8. December 1935 gift med Christian Simonsen, født 21. Februar 1904, var Kolonialkommis, de begyndte Forretning i Gentofte 1935.

*

7-1 Magda Kirstine Jensen, født 21. April 1897, død 5. Februar 1944, var i Hjemmet til 1913, var paa Højskole og Havebrugsskole, senere paa Faderens Kontor og som Moderens Hushjælp.

7-2 Ingrid Anna Jensen, født 19. December 1898, død 1. September 1939, var først Husmedhjælper, derefter paa Højskole og Havebrugsskole, senere paa Faderens Kontor til sin Død.

7-3 Sigrid Marie Jensen, født 7. Januar 1905, fik Uddannelse paa Høng Gymnasium, lærte som Massøse, havde Praksis i Haslev, kom til sit Hjem 1943 og forestaar Fabrikens Kontor.