



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Christian Knudsen  
Familien  
Beyerholm

99.9 BE 98 k

1956

Familien Beyerholm.

erter Christian Knudsens samlinger til  
en Familiehistorie, III. bind, side 78-91

Afskrevet med tilføjelser og alfabetisk  
nyvneliste

ved Christian Maibøll

Jejsing 1956.

oooooooooooooooooooo  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
oooooooooooooooooooo

**Familien Beyerholm**

.....

Kort Stamtavle

Mr. Anders Beyerholm, Præst paa  
Fær og i Hæter Lindet 15.-16(19)

Mr. Matthias Beyerholm, ejer af Lindet  
Hovgaard, gift med Abigael Jensen af  
Haderslev

Mr. Anders Beyerholm, fra 1747-76  
præst i Hagenbjerg, gift med Mari-  
ke Lund

Jens Andersen Hærhøen, ej-  
endomsbesidder i Nybøl (Sund-  
ved) gift med Margaretha  
Lunds

Marin eller Marike Lunds,  
død 1708, gi. 78 aar. g. m. 1) Mr. An-  
ders Beyerholm, 2) Mr. Peter Fla-  
te, begge præster i Hagenbjerg

Dorothea Margaretha Beyerholm, f. d. 1675, død 1728, gift med  
hr. Statius P l a s s e, Kcrvaiter paa Sandbjerg, pensionær  
paa Hartspring, husejer i Hørborg, død her 1724, gi. 69 aar, begr.  
Langfredag

Anne Marie Plasse  
f. Sandbjerg 1699,  
død Hørborg 23. okt.  
1737. g. m. Herredsof-  
ged Lorents Petersen,  
Hørborg, død 1741

Dorothea Margrethe Pe-  
tersen, (173x-1776)  
gift 1761 med Skipper  
Christian Frost, Kro-  
mand i Svandstrup  
(1703-1789) IV 109-110

Margaretha Juliane Plasse  
gift 173x med hr. August  
Brorsen, forpagter paa  
Beelsgaard

Christian August Bro-  
sen, (1733-1782), fiske-  
mester paa Hørborg  
Stamfader til Familien  
Brorsen paa Hørborg  
IV 73 - 86

Margaretha Dorothea  
Plasse, gift 1733 med  
hr. Samuel Brandt, Køb-  
mand paa Hørborg.

Anne Margrethe Brandt  
f. 1739, gift 1763 med  
Hans Christian Book,  
Købmand paa Hørborg  
stamfader til Famili-  
en Book i Hørborg  
n. fl. V 178 - 180

Gaarden Beyerholm i Halk sogn

\*\*\*\*\*

Denne familie har vistnok navn efter Beierholm, en gammel Iri-  
gaard i Halk sogn ved Haderslev. Flere af denne gaards ejere vare af  
adel og navnet Anders eller Mats og Matthias findes deriblandt, saa  
det slet ikke er utænkeligt, at Familien kan nedstamme fra en eller  
anden af denne gaards ejere. I slutningen af den katolske tid finder  
man flere præster af den lavere adel, som vedblev at være i embedde  
ved reformationens indførelse. De indgik nu ægteskab, og saaledes  
gik deres familie over i de borgerlige slægter. Selv ved reformatio-  
nens første tider findes man flere lutherske præster af adel, saasom  
Løvenbalg, Abildgaard m. fl. Blandt gaardens ejere kunne efter Rothe  
"Haderslev amts beskrivelse" følgende mærkes: 1. Anno 1403 Jess Iver-  
sen. 1413 Anders Jensen Tangebjert. Den kom derefter til biskop Hen-  
rik Slangenberg af Slesvig, som 1457 solgte den til (wan eller Ivar  
Katsen og hans søskende, dog sluttes af våbenet og navnet, at den saa  
have hørt til de Beiers, af hvilken familie endnu nogle, skønt i bor-  
gerlig stand, lever i Fyen. I senere tid har den tilhørt Hans Voet  
som blev adlet af Frederik I. (dog har han rimeligvis læst gaarden  
ved giftermål). Hans søn Matthias Voet, der var gift med Dorothea v.  
Ytsen, datter af hr. Severin v. Ytsen, arveherre til Langsøes i Halk  
sogn. Deres søn var Jacob Voet, gift med Anna Bissen af Øsby, en sø-  
ster til Jensen von Löwenklau, oberst i den svenske krig 1657-60. Det  
er den samme mand, som i Holbergs Dannemarks historie kaldes oberst

Jonas Hadersleben og hos hoyer Jens von Hadersleben. (Kønde sammenblen der to personer; se biografisk Leksikon!!). Matthias Voet og Anna Nissens eneste datter Anna Voet var gift med Hans Generani af Starup.

1. HR. ANDERS BEYERHOLM var ikke fra Beyerholm, men fra Skast sogn i Slesvig. Fra 1669-79 var han præst ved St. Laurentii kirke paa Rør, der hørte til Ribe stift. 1679 blev han ved en dom i Ribe afsat fra sit embede. Grunden dertil var, at han ikke kunde komme ud af det med landfogeden paa søn. Præsten bar omsorg for og holdt et vaagent øje med landfogeden, at denne ikke efter vilkaarligt lune eller uvilje skulde trægte efter, at tyve blev rængte og Hæxe eller signekallinger blev brændt. Det var ham utaaløst, og man ved ikke, at sandanne forbrydere fra den tid er blevet henrettet paa søn, derimod nok arabsmand og møndere er blevet halshuggede. Dog har hr. Anders vel nok blandet sig for meget i verdslige retsager, hvilket kan skønnes af en sang, som lød i nabosognet: "Mr. Anders og hans capellan til ting og ret vilde gerne gaa, kirken lode de tom staa". For at de nu kunde komme af med ham, anklagede de ham haardt, søgte vidnesbyrd imod ham, men da de ikke kunde finde nogen, som vilde vidne, toge de kirkens segl, som en eller to mand havde i forvaring, oplykkede kisten og satte seglet under deres brev. Saaledes handlede de ogsaa med hans eftermand, som var en brav mand. Hr. Anders Beyerholm blev 1680 atter ansat som præst i Røer Lindet i Nordlesvig. Han var gift med Hilmitte Beyerholm. Hans søn var:

2. HR. MATTHIAS BEYERHOLM, "erbgæssens sø Lindewit" - ejer af Røer Lindet Hovgaard. Han var gift med Abigael Jensen af Haderslev. Hun var født 1688 og døde 1660 i januar i Hagenbjerg præstegaard, gl. 72 aar. Hr. Andreas Brandt holdt ligprædiken over hende den 12. januar. Jensen af Haderslev er maaske hendes navn; thi hun er rimeligvis en søster til den ovenfor nævnte oberst Jens eller Jensen v. Haderslev og til fru Anna Nissen til Beyerholm. Thi Anno 1699 den 19. juli døde i Hagenbjerg Skole Jennis af Meisager i Halk sogn, oberst Jens v. Haderslebens seine Schwester matrem & librorum quorum filii quatuor in vivis exi anno conj. 41. v. 1. 61 (Hagenbjerg kirkebog) Deres søn var:

3. HR. ANDERS ANDSEN BEYERHOLM er saaledes født 1617 paa Røer Lindet Hovgaard i Nordlesvig. 1640 findes en omtaltiden tyske biskop Hans Mikkelssens tegnebog, da han tog afsked med biskopen og denne gav ham en riksdaler, men om han dengang er blevet dimitteret fra skolen eller han ogsaa har tjent biskoppen som hualerer eller haandskriver, vides ikke, heller ikkellvorhen han dengang rejste. Arends anfører, at han gik i Odense skole til 1640, student i Rostock 1641, i København den 11. oktober 1641 (G.M.). Ved provst Christen Brunckertsens død i Hagenbjerg blev han her ansat som præst; men foranden det skete, maatte han deje adskillige ubehageligheder. Der opstod en del larm i menigheden, da biskoppen havde givet den salige provst læste om, at hans søn August Brunckertzen skulde blive hans efterfølger og ægte hans steddatter Dorothea Sophie Lund, hvis moder anden gang var traadt i ægteskab med bemeldte provst. August Brunckertzen og Dorothea Sophie Lund var altsaa kun sammenbragte børn. Imidlertid forsaa biskoppen sig, at han ikke tog de seks uger iagt, inden hvilken tid embedet efter de kongelige forordninger skulde bemettes. Den kongelige lensmand paa Nyborg slot, hr. Ivar Vind, havde da ret til at gribe ind og bemette kaldet, og han sendte da Anders Beyerholm, som skulde holde sin prøveprædiken og efter endt gæsttjeneste anbefales den forsamlede menighed af provsten, hr. David Mouraa i Ketting og indføres i præstegaarden. Bønderne henvendte sig til hertug Frederik paa Moraborg, og da hans fyrstelige naade ikke var tilfreds med dette udtale af sagen, gik bønderne hjem, og intet blev dengang besluttet. Derfor rejste hr. Anders atter til Fyen, hvor han blev ordineret af biskoppen og kom tilbage til Als i begyndelsen af September 1747. Biskoppen var nu selv til stede og indsatte ham den 19. sept. paa 14. s. efter trin. som sognepræst i Hagenbjerg, og fordi I. M. hertug

Frederik flere gange havde skrevet til kongen og blandt andet ladet sig forlyde med, at han vilde lade en egen kirke bygge; "thi vel tilhørte Faarestalden kongen, men Kaarene tilhørte kæringskæmpe Kyrsten", saa sendte kongen som en trusel 50 soldater med, der skulde have lagt Hængebjerg sogn øde, hvis h.n. ikke havde givet sig. Dog det er jo altid haardt at kæmpe imod brodden". - Sagen blev nu snart ordnet. Hr. Anders holdt sit indtog i præstegaarden og blev endnu samme dag den 19. sept. trolovet med jomfru Dorothea Sophie Lund, og hr. August Brunkertsen blev saa saa derefter residerende capellan i Ulkehøj. 1648 den 4. juli blev han da gift med bemandte sin forlovede Dorothea Sophie Lund, en datter af hr. Johannes Lund, præst i Dybbøl fra 1596 til 1640 og fru Anna Lund (død 1646 den 15. okt. i en alder af 47aar). Efter alt at døme, har hun været meget yndet af menigheden, da hun næsten har holdt alle barnene over daaben, der blev født i sognet. Hun døde 1669. Præsten skriver herom; den 31. marts dilectissima mea Dorothea ad Jesum abijt - gik min meget elskede Dorothea bort til Jesum. Hun blev nedsat i kirken. Ligprædiken holdt hr. Carsten Lorensen i Ulkehøj over Rom. 8, 28.

At dømme efter Kirkebogen, som han har ført paa gammelt ganske og hist og her beriget med en og anden optegnelse, har han rimeligvis været en alvorlig, christelig mand, for hvem troen var en livs- og hjertesag. I det mindste ender han gerne alt med en elleranden strofe af en gammel salme f. ek. Jesu gjør os sød vor død - Jesu vær mit lys - eller andre gudfrygtige talemånder "Gud, lad os døe salig" - Jesu vær os naadig - Adsis in morte Jesu - Jesu adsis mihi -, hvorfor ogsaa pastor L. Wegersleff roser ham som en meget from og gudfrygtig mand. Han har tillige været en begavet mand og en god digter, hvilket hans mange latinske digte i Kirkebogen viser. Forud for hvert aar indleder han i et saadant digt gerne en betragtning over det gamle aar og ser det nye aar med frygt eller haab imøde. 1657 udtaler han bl. a., at han gaar til dette arbejde sørgmodig og nedbøjet af kummer, men ogsaa fuld af kærlighed og vrede; bedrøvet er han, fordi lydighed mod guds vilje er blevet rokket paa jorden, og fuld af vrede ser han, at de ondes skarer hidtil ikke med sønderknust hjerte vilde lære Gud at kende. Kærlighed har han, fordi han ogsaa finder fromme og troende mennesker. Derfor er hjordens suk og kummer stor". De sande alle og er gennembrængte af en levende tro". - 1666 forfattede han i anledning af Nordborg slots brand et tysk digt, som han kaldte "Thränen" og findes i Reganders beskrivelse af denne ulykke. Ligeledes har han ved flere lejligheder gjort et eller andet lille digt. Saaledes skrev han den 2. august 1666 et lille sørgedkvad over borger i Sønderborg Peter Paulsens død, hvem han beskriver som en gammel mand, der lykkelig har besøgt verden, og medens han levede i verden, tilhørte han allerede i hjertet himmelen, hvorhen han nu er vandret. Efter den tids skik (smag) sammensattes ordene til sidst saaledes, at forbogstaverne danner hans eget navn. Her meddeles i oversættelse et par prøver af hans poesier :

#### Ånno 1657

1. Mig herren atter gav at staa ved nytårsstier,  
imens det gamle aar i tidens bølger glider,  
Jeg sorgfuldt træder ind, opfyldt af frygt og vrede,  
thi tidens gang er nu helt dybt i tvivlen nede.
2. Jeg sorgfuld er, fordi gudsfrygt er vandret heden,  
men glad, fordi jeg ser jo ogsaa lydigheden,  
helt vred i sind, fordi de ondes store skare  
vil ikke kende gud, udsat for nød og fare;
10. Derfor foragt for Gud som mer' og mer' tiltage,  
se derfor sørger Gud i høje himmelsale,  
se derfor sørger hver, som her paa jorden kan tale.  
Derfor saa længe vi en fremsæl tid ej skue,  
vi føle længeal stor og brændende højt i lue.

15. Nu komme Hjættres Hob og vilde heading række,  
 snart søger hæderfuld de Christnes tro at svække.  
 Derfor vi føle skræk for aarene, som ile,  
 saa hurtigen aisted som herrens flammepile,  
 og mens vi stadig gaar og frygte svar ulykke,  
 vi ene stole kun paa Herrens vise Tykke.  
 Du Jesus, Herre stor, som aarene mon styre,  
 jeg beder dig, o Christ, fyld mine ønsker dyre  
 eller

Nu aarets lys er slukt og tændt det Lyses kærte,  
 Giv altid mig, o Gud, et Christent nyttaars hjerte .

Anders Madsen Beyerholm var en mand, der har nydt anseelse hos sin samtid. Da den tyske biskop i krigens tid 1657 - 1659 ikke kunne komme til Als for at undersøge kirkerens regnskaber, har Anders Beyerholm for disse tre aar i biskoppens sted revideret hver kirkes regnskab og paa hans vegne underskrevet dem. Man kunde synes, det var underligt, at provsten, hr. Peter Conradi, Lysabild, ikke gjorde dette, men provsten skulde staa til ansvar for biskoppen, han havde over- og tilsyn med kirkerne og kunde altsaa ikke selv revidere deres regnskaber. - Ved en forsamling i Ketting kirke den 4. nov. 1660, hvor alle øens præster var til stede, udvalgte disse provsten Peter Conradi, Lysabild, Anders Madsen Beyerholm, Hagenbjerg, og Steen Poulsen Rhode, Asserballe, til i forening med de øvrige rigets stænder den 14. nov. i København at vedtage og underskrive paa deres vegne den kongelige arvehylding og souvarainetet, og han synes efter kirkebogen at have været fraværende indtil henimod aarets udgang. Juli 1661 var alle præster igen samlede i egen kirke og underskrev med haand og segl den kongelige arvehylding. - I august 1660 skulde alle det nordborgske huses kreditorer give møde i Sønderborg for at gøre deres krav gældende. Andreas Beyerholm skulde her sammen med hofpræst Megander og egen kirkes forstandere varetage egen kirkes interesser, da kirken havde ydet huset Nordborg og flere af dets embedsmænd betydelige laan. Der siges "at man havde formæret Andreas Beyerholm dertil, fordi han var meget anset paa stedet", vel ogsaa en mand, der talte godt for sig og kunde gøre sin indflydelse gældende.

Af kirkebogen fremgaar det, at han flere gange var i København, saaledes i tiden mellem den 27. august og 18. oktober 1660 og 1665 fra den 8. januar til den 18. marts. Capellanen i Lauensby, hr. Clemens Petersen, besørgede da forretningerne.

1660 indgav Andreas Beyerholm en ansøgning om hjælp af kirken for den skade, han havde lidt i krigsaarene, da svenskerne og især polakkerne huserede paa Als. Den 14. sept. 1660 anbefaler lensmanden Otto Aragh og biskoppen Lauritz Jacobsen hans ansøgning og anfører bl. a., at han maatte overtage en stor gæld, da han kom til kal det, at han med de andre præster paa landet er blevet forarmet ved fjendens overgang og udplyndring, at hans præstegaard dertil er ruineret, saa at han ikke formaar at genopbygge den. De foreslaar en hjælp af hans kirke, som har en formue paa 1000 daler. Den foreslaaede hjælp, 200 slettedalere, bevilgedes ham den 15. september.

I aarene 1661 og 1662 var der en meget stor tørke og misvækst, saa at mange i 1662 i Fyen, Holsten, Elsis i Frankrig lede Hungerangst. "I dette aar (1662) herakede en saadan dyrtid, som ikke nogen tilforn kan mindes". Paa Als kostede en skæppe rug 2 til 2 1/2 mk, 1 sk. byg 28 skil., en skæppe havre 10 skil. lybsk. 1666 var der igen tørke og misvækst, saa at det ikke regnede udi Hørreherred i nogle maaneder". 1667 var sommeren ogsaa meget tør, saa at væksten fik stor besvær".

1670 den 5. juni blev hr. Anders Beyerholm gift 2. gang med Marie ekker Marike Lunds, en datter af Jens Blaknsen, "Arbgesessen in Nybel" paa Sundved, og hustru Margaretha Lunds. Hun var enke efter Martin Kuckelmoes, rector ved skolen i Sønderborg. Hun har vistnok været af den i øste kones familie, maaske været hendes søskendebarn eller en søster

datter, og hun har ligesom denne holdt en mængde børn over daaben.

1675, anden søndag i advent prædikede hr. Anders Beyerholm for sidste gang i Hagenbjerg kirke. Den 14. december communioerede han, og dagen efter, den 15. december 1675, døde han i en alder af 68 aar. Den 23 december blev han begravet. Tekst 2. kor. 5, 8.

Med sine tyvende hustruer havde han følgende børn:

1. Rudolf Beyerholm, født 1649 i juli, døbt den 10. juli af provsten hr. David Konrad i Netting. Han døde den 7. december 1681 og blev begravet den 12. december af hr. David Konrad, gl. 2 1/2 aar. "lagt i nærheden af alteret til højre i kirken".
2. Fredrik Beyerholm, født 1600 i november, døbt den 22. 11. af provsten hr. David Konrad; han blev begravet 1680, den 26. februar, gl. 30 aar.
3. Anna Beyerholm, født i februar 1602, døbt den 18. 2. af provsten hr. David Konrad. Anno 1666 i april staar hun første gang fødter.
4. Christian Rudolf Beyerholm, født 1656 den 8. april, døbt den 16. april af hr. Andreas Brandt til Kontort menighed.
5. Aleonora Dorothea Beyerholm, født den 1. juni 1666, døbt den 2. juni af hr. Clemens Petersen i Lauensby.
6. Markus Beyerholm, født den 10. oktober 1672, blev døbt den 17. okt. og holdt over daaben af sin onkel Georgius Lund, en borger af Flensborg. (Barnet er opkaldt efter moderens første Mand, Markus Kückel-morder, rektor i Sønderborg. Aage Dahl kalder ham rejagtig Martin K, i sit "Bidrag til den gamle Sønderborg Latinskoles og dens lærerstænds Historie; Chr. Knudsen har rigtig :Markus. C.E.)
7. Andreas Beyerholm, født den 6. august 1674, døbt den 13. august (Arends har den 12. august). Fra 1700 til 1740 var han præst i Heiligenstedten i Holsten. Han var i de sidste aar meget svag, led især af svaghed i benene og maatte derfor sidde paa en stol, naar han prædikede. Han havde to sønner og to døtre. Hustruens navn nævnes ikke af Chr. Knudsen og findes heller ikke hos Arends.  
Om de to Døtre oplyser Chr. Knudsen:  
a) Dorothea Sophie Beyerholm, ved faderens død 1740 ugift  
b) Benedicte Marie Beyerholm, " " " " "  
om de to sønner:  
c) Eraust Christian Beyerholm, født i Heiligenstedten den 20. juli 1705, fra 1743 til 1760 diakonus i St. Peter, fra 1760 til 1769 præst i St. Peter (Njærsted), død den 9. januar 1769. Han vilde 1740 dispenseres fra eksamen, hvilket blev afslaaet af regeringen, dat. København 9. nov. 1741. (Arends anfører: Student i Jena 1729)  
d) Theodor Andreas Beyerholm, født 1715, var præst, diakonus i Heiligenstedten fra 1747-1788, død 1. marts 1788, 73 aar gl. Arends anfører følgende: født den 30. marts 1710, død den 15. marts 1788. Stud. i Kiel 1734 den 12. maj, i Jena 1736. gift a) 1751 med Benedicte Margr. Voss fra Itzehoe; b) 3. nov. 1772 med Elisabeth Margr. Ofte fra Honigkloeth (Heiligenstedten sogn)
8. Dorothea Margrethe Beyerholm, født den 19. oktober 1670  
gift med hr. Statius Flügge

se nedenfor !!!  
.....

Peter Petersen Plate, sogneprest i Hagenbjerg 1678 til 1686

Andreas Madsens Beyerholms enke Marie Lund blev boende i præstegaarden, idet hun blev gift med ertermanden, hr. Peter Plate af Sønderborg, Han er født i Sønderborg Anno 1640. Hans fader hed ogsaa Peter Plate, og denne slægt findes allerede i Sønderborg 1624. I byen Mols findes ligeledes navnet Flad, der jo er det samme som brødrene Peder og Niels



Plade fra Ribe lærte ved reformationstiden. Latiniseret blev det til Palladius. - Anno 1673 den 22. oktober har Peter Petersen Plade iasat ventebrev paa Svendstrup kald. Sognepræsten hr. Lauritz Poulsen Harboe var allerede en ældre mand. Det er hertil, der sigtes, naar der under processen mod Griffenfeldt blandt andet klages over, at han ved besættelsen af embedet tog imod penge, altsaa paa en maade solgte dem. Samledes udtales det, at sekretæren Henrik Lundt har vidnet, at Peter Plade for et expectancebrev paa et præstekald i Svendstrup paa Als, endog han samme tjeneste derefter ikke nød, maatte udlægge til Griffenfeldt 250 mark eller 150 rdl. og til tjeneren 50 rdl. Hertil svarer Griffenfeldt i sit "forsvarsskrift", at hvo den Plade er, der ikke en gang skal have nytt kalust, veed han ikke, ligesaa lidt som, hvo der har recommenderet ham". Det er ikke godt at vide, om Griffenfeldt virkelig har nedlaet sig til sligt eller hans tjenerne have drevet en saadan handel i hans navn. Sekretæren Henrik Lundt var forresten fra Sønderborg og maa altsaa godt have kendt Peder Plade, og maaske har han ved sin anbefaling hjulpet ham til denne gunst.

Anmærkning : Henrich Lund, Griffenfeldts sekretær, maa være en søn af Jürgen Lund i Sønderborg, døbt den 2. juli 1648. Jürgen Lunds vielse findes ikke i Sønderborg kirkebog. En anden søn er Jürgen Lund, døbt 1652, udateret efter den 26. juni. Han var barber og fra den 12. februar 1694 til sin død den 7. april 1702 byfoged i Sønderborg. - Peter Plades daab findes ikke i Kirkegen, som for aarene fra 1640 til 1648 er meget mangelfuld. Forældrenes Vielse findes heller ikke. I byens stolestaderregister findes side 18, nr. 4 en Peter Plade, der afløste sin kerkelsen, som var død 1648. - 1655 nævnes Peter Plade og Jacob Plade som borgere i Sønderborg (sønderj. skatte- og jordebøger fra reformationstiden, side 208). Blandt raasøndene i Sønderborg findes 1664 en Peter Plade, som maa være død før 1665, da han ikke findes i byens skatteliste fra dette aar. Her nævnes Marina Plade, Calli, Johan og Mats Plade. Sidstnævnte findes igen i den kirkelige skatteliste fra 1667 sammen med Pawell og Peter Plade. (O.M.)

Det forholder sig rigtigt, at Peder Pedersen Plade ikke rik kaldet, thi da der tilbød sig en anden lejlighed, fortrak han det visse for det uvisse. 1676 blev han kaldet til præst i Hagenbjerg og blev hertil den 12. februar ordineret af biskop Niels Bang i Odense. Dom. Sculi sang han sin første messe og den 12. juni 1677

ægtede han forældrens enke Marika Lund, hvilket maaske har været en slags betingelse for kaldets modtagelse. Til denne tid havde altsaa den fynske biskop endnu opsyn over de alsiske kirker i Nørreherred. Kort efter hans ordination 1676 den 7. juli tog hertug August' gesandt Christoffer Gentsch troskabssed af præsterne for sin herre, der rik Nordborg amt til len af kongen, og forholdet til Fyns biskop blev nu paa en maade løst, idet hertugens egen provst ordinerede præsterne og visiterede kirkerne. Man mærker paa præsterne, ogsaa paa hr. Peder Plade, at disse i begyndelsen har ængstet sig ved denne forandring, men de blev dog beroligede, da den nye regering stadfæstede deres tidligere privilegier.

1681 den 28. juni brændte Hagenbjerg præstegaard, 94 rag hus, med den største del af formuen. Hver boelsmand gav 20 mark og hver kaadner 2 mark til nybygningen. Præsten rik, som han selv skriver, øgetammer af sin egen skov, som kun kostede at save. Engang hentede han i Aabenraa for 326 mark fyrretammer, og broderen i Norge sendte ham for 230 mark. "Jeg motte daglig spise 16 eller 18 personer och huer løjver dag deris daglan; deris kost motte jeg kjøbe wit och sit". Den 3. august blev stuehuset (stuehuset) rejst og den 27. sept. kornhuset. "Jeg kand sige med sandhed det har kost foruden all och mad 2000 mk., huilcke penge jeg maa gifve rente aff".

Kirkebogen har han lært paa dansk, og han roses for sin ydmyg-

hed og nedlædighed. I en ung alder, kun 40 aar, døde han 1686 og blev begravet af præsten, herr Christian Brandt i Nordborg. Hans enke overlevede ham i en del aar, boede i Nordborg, hvor hun døde 1706 og blev begravet kl. søndag efter trinitatis i en alder af 78 aar. De havde tilsammen en søn:

- 1) Peder Plæge, født den 2. marts 1679, døbt den 10. marts af provsten, hr. Joh. Brandt i Guderup, frembaaren af hs. Mell. den gunstige hr. amtmand Joh. Frantz v. Aichelberg i Nordborg

Dorothea Margretha Beyerholm og Statius Plæge

\*\*\*\*\*

Ovennævnte Dorothea Margretha Beyerholm, yngste datter af hr. Anders Beyerholm og hustru Marike Lund i Hagenbjerg, er født i Hagenbjerg præstegaard den 19. oktober 1675 tidlig om morgenen mellem kl 7 og 8. Hun blev den 26. oktober døbt af præsten hr. Lauritz Poulsen Harboe i Svendstrup og holden over daaben af Eleonora, enke efter sal. Christian, fordam velmeriteret raadmand i Sønderborg. Hun var en slægtning af huset.

Anmærkning: Eleonore f. Køper, var gift med raadmand Christian Hanssen i Sønderborg, der var død 1660, da hans arvinger skænkede 100 mark lybsk til kirken. Ved datteren Eleonora Sophies daab den 24. juli 1629 betegnes han som skriver; 1636 var han kirkejurat og købte en grav i kirken. 1648 nævnes han som raadmand. Blandt deres børn findes: rektor Friedrich Christiani, raadmand Hans Ernst Christian, Cathrine, gift med raadmand Matthias Jebsen, Christine, gift a) med Claus Paulsen, b) med sekretær Petrus Brandt. Slægtskabet med familien Beyerholm kan ikke udredes (C.M.).

Dorothea Margrethe mistede endnu samme aar sin fader og ti aar efter sin stedfader Peder Plæge, hvorefter hun vistnok er fulgt med sin moder til Nordborg eller København. Den 10. november 1698 blev hun i Søtrup viet til hr. Statius Plæge, født anno 1665. Han havde i tidligere aar været forvalter paa Sandbjerg i Sundved, opholdt sig fra 1700 til 1706 paa Nordborg, fra 1709 til 1716 findes han som pensionær paa Hartspring. Fra 1720 til 1724 bor han igen i sit hus i Nordborg, hvor han døde 1724. Længfredag blev han begravet og blev med høje øvrighedsconsens henbragt om aftenen under klokkernes lydelse, efter at præsten havde holdt en parentation over ham i huset over dette livs forvaltning. Han blev 59 aar gammel. Hans hustru Dorothea Margretha Beyerholm døde 1728 den 27. september paa Nordborg og blev onsdag den 13. oktober begravet om aftenen. Hun kaldes fru Dorothea Margretha Plægin, sal. Statius Plægges efterleverske. Hun opnåede en alder af 62 aar 11 md. og 20 dage. Barn: 1 - 8.

Anmærkning af Mr. Knudsen: Anno 1669 nævnes Johan Plæge

1. Andreas Plæge, født 1700 paa Nordborg, døbt torsdag efter 4. adv. søndag.
2. Margaretha Dorothea Plæge, født 1702 paa Nordborg, døbt 22. p. trin. Hun blev 1733 den 17. sept. gift med hr. Samuel Brandt, købmand paa Nordborg, en søn af provsten hr. Joh. Bugielius Brandt og hustru Anna Poulsen i Guderup.
3. Rurhard Plæge, født 1704 paa Nordborg, hjemmedøbt 16. søndag efter trin. Han døde 1706, begravet Palmesøndag. V 174-179
4. Margaretha Juliana Plæge, født 1706 paa Nordborg, døbt onsdag efter 2. adv. søndag. gift fredag den 4. juli 1732 m. hr. August Brorsen. Brylluppet stod paa Meelsgaard, som de havde forpagtet.   
IV 74  
=====
5. Anne Marie Plæge, født 1699 i august, maeske paa Sandbjerg; paa Nordborg er hun ikke født. Hun maa være den eldste. Hun blev gift med herredsiøged Lorents Petersen paa Nordborg (III 94.96) tirsdag den 26. juli 1729.   
=====
6. Rurhard Plæge, født den 5. august 1709 paa Hartspring, døbt

den 12. august og holdt over daaben af hr. Nicolaus Paulsen paa Gammelgaard.

7. Beate Kluge, født 1712 den 7. september paa Hartspring. Hun blev født 10 uger for tidlig, fik nøddaaben og blev holden af jordemoderen Anne Magdalene paa Nordborg. V 14
8. Jochim Frederik Kluge, født paa Hartspring den 25. august 1714. Han nævnes endnu 1762 og 1762.

Andre Familier af navnet Beyerholm

\*\*\*\*\*

1. Vibæk mølle. Foruden denne familie nævnes 1718 til 1727 Andreas Jensen Beyerholm som ejer af Vibæk mølle. Anno 1720 døde hans hustru Margaretha Beyerholm. 1721 blev han gift med Kathrine Pedersdatter. Kathrine Beyerholm nævnes 1722 - 1725. 1727 døde Andreas Jensen Beyerholm, paa Vibæk mølle, 60 aar. Han var altså født 1667.
2. Hørup mølle. 1718 til 1730 findes Jens Andresen Beyerholm som mælar paa Hørup mølle.
- Anmærkning: 3. p. trin. 1717 trol. 2 Hørup, viet 10. p. trin. samme aar Jens Andresen Beyerholm til Kirstin Jørgensdatter. Hun var datter af selvejerbonde, sandemand og bynsmand Jørgen Andersen og Kirsten i Lambjergskov, født 1697, døbt quasin. holdt over daaben af husfoged Gottfried Kollmann fra Sønderborg. Onk. Fr. Gorrisen i Sønderborg fremførte efter brylluppet en klage, fordi Christians broder Hans Jørgensen havde generet klagerens svigerfader ved at trække hjulet af hans vogn, saa den veltede. Dette skete ved brylluppet i Hørup, og Niis Kock, Hørup, der først havde nægtet at vidne i sagen, fik ligesom gerningsmanden en bøde paa fem mark. Fr. Gorrisens svigerfader Christian Günther Carlstedt var bymusikant og har sikkert spillet til festen. Jens Andresen Beyerholm maa være død ca. 1726, da Kirstin samme aar blev gift med Niels Nielsen fra Magbøl, senere kaauder ved Antebjergnav.
- Jens møller og Kirsten havde følgende børn:
- Andreas, født i Lambjergskov, døbt reminiscere 1718
  - Kirstin, født i Hørup 1719, døbt 16. p. trinitatis.
  - Jørgen, født paa Hørup mølle 1722, døbt jubilate.
  - Havald, født paa Hørup mølle 1725, døbt sexagesima.
- Jens Andresen Beyerholm er antagelig søn af Andreas Jensen Beyerholm paa Vibæk mølle. (C.M.)

3. Sønderborg. 1725 findes Hans Christian Beyerholm i Sønderborg. 1721 Magdalene Beyerholm i Sønderborg. 1789 nævnes hr. Beyerholm fra Sønderborg.

Anmærkning: 21. p. trinitatis 1718 (trolovet) i Hørup Jacob Hansen ved kirken og Magdalene Beyerholms viet, som var trolovet af hr. Niclas i Lysbilde; bor i Sønderborg. Han betegnes ved sin død den 10. juni 1765 som søfarer; hans hustru, der kaldes Magdalene Möllers, var død 42 aar gammel den 26. november 1734, efterl. to børn. Jacob Hansen var gift igen med Margrethe Frøchen, der efterl. med en datter. Magdalene Beyerholm er sikkert en datter af mølleren paa Vibæk. C.M.

4. Hundslev kro. 1701 blev Peter Hansen Beyerholm gift med Anna Petersdatter af Hundslev. 1775 blev Hans Beyerholm gift med Anna Maria Christians af Hundslev. 1793 døde Hans Beyerholm i Hundslev, 71 aar gammel. Denne familie ianates paa kroen i Hundslev. Madam Jensen var en født Beyerholm.

Anmærkning: En søn: Hans Christian Beyerholm, var købmand i Sønderborg. Det er han, Chr. Knudsen nævner ovenfor som hr. Beyerholm fra Sønderborg. Hans Christian Beyerholm, købmand, søn af kromand i Hundslev, Notmark sogn, Peter Beyerholm og hustru Anna Petersen, døde af brystsg, 33 aar 6 md. gl., den 30. marts 1793. Den 6. maj 1791 blev han i Sønderborg viet til Cecilie, datter af den i Aalborg døde skipper Jürgen Schade og Brigitte I. Krabbe, der efterl. med en datter

ter Anna. Enken giftede sig igen den 8. august 1794 med købmand, tidligere skipper Peter Hansen Peerhøj i Sønderborg. Her oplyses det, at hendes fader var død i Aalborg. Cecilie fødtes den 27. september 1770 i Sønderborg, døbt den 29. september, og døde den 2. oktober 1836, begr. den 10. oktober. Peter Hansen Peerhøj var søn af Peter Hansen Peerhøj, oldermand i Sønderborg skipperlav, og hustru Sophrosyne K. Wrangel. Han døde 60 år 2 måneder gammel den 2. november 1832, begr. den 6. november. Ingen børn. Cecilies datter Anna Beyerholm var ved moderens død 1836 gift med lakaj Andreas Besser i Augustenborg (fem børn). En af døtrene: Auguste Emilie Besser, født den 2. sept. 1824, død den 22. juni 1886 i Sønderborg, var gift med gæstgiver Nicolai Jørgensen Raad i Sønderborg (født i Landselle, Landslet sogn, den 16. september 1826, død den 22. august 1886). G.M.

Christian Knudsen har til sidst vedrøjet følgende: 171b til 1724 findes hans Beyerholm i Hundsløv. 171b blev hans søn Andreas født.

### 5. Beyerholm paa Lolland og Sjælland

1686 til 1698 var Anders Edvardsen Beyerholm sognepræst i Herredsløv paa Lolland og fra 1698 til 1698 præst i Sakkebing. Han var født i Hundsløv 1620.

1710 til 1712 var Edvard Beyerholm capellan og fra 1712 til 1740 sognepræst for herredskirke paa Lolland. Han var født paa Lolland og måske en søn af den foregående.

1731 til 1737 var Alfesser Andersen Beyerholm præst for Ribe hospital og fra 1737 - 1738 præst ved Truø kirke i Aarhus. Han var født i Sakkebing paa Lolland 1695 og var en søn af ovennævnte Anders Edvardsen Beyerholm. -

1675 - 1675 var Mattias Beyerholm præst i Rinderup i Holbæk amt i Sjælland. Han døde 1675 i august.

#### Illfølge:

Den 10. juli 1696 døbtes i Sønderborg (hjemmedøbt) Elisabeth, datter af hr. Hans Christian Jensen og Alsebe Christians (sidstnævnte var datter af raadmand Hans Ernst ~~Christian~~ Christian og Anna Beyerholm) fæddere: Fru Ingeborg Jensen (enke efter borgmester Alexander Jensen) apoteker Johann Killers hustru (Trincke, borgmester Jacob Jensens datter), fru Dorothea Sophie Christians (barnemoderens søster); hr. Thomas Thomsen (raadmand, gift med Anne Marie, datter af borgmester Alexander Jensen) og Mads Andreas Beyerholm, student (den senere præst i Helliggensteden) se side 5, nr. 7 !!!

Anna Beyerholm (side 5, nr. 3) viedes den 20. januar 1673 til raadmand og købmand Hans Ernst Christian, søn af raadmand, tidligere skriver Christian Hansen og Leonora K. Køper i Sønderborg, hvor han døbtes den 12. august 1633 og døde før 1705. Hans hustru Anna, døbt i Hagenbjerg den 18. februar 1662, døde før 1711. Efter mandens død skænkede hun en obligation paa 100 rigsdaler (i Jürgen Nientappels hus) til kirken.

I ætteskabet var der følgende børn:

- a) Alsebe (Alsebe), døbt den 10. april 1674. fæddere: fru Lenor Christians (fæddere), Maracke Anders; salig Jacob Jensens datter, hr. Erich Christiani, rektor (farbroder); Hans Pit Becker. Hun døde ca. 1698 og blev den 29. sept. 1695 gift med den senere byfoged Hans Christian Jensen, søn af borgmester Alexander Jensen og

Ingeborg Lange i Sønderborg, født ca. maj 1668 (Daaben mangler), død d. 22. januar 1736, bgr. den 9. februar. Den 17. juli 1698 blev han gift anden gang med Margrethe Marie, datter af raadmand Henning Herrn og Cecilie, døbt den 11. februar 1677, død den 9. december 1731, bgr. den 19. december.

- b) Dorothea Christin, døbt den 14. september 1676. faddere : borgmester Alexander Jebsens hustru (Ingeborg Lange); Johs. Brandts hustru (Anna Augusta, borgmester Jacob Jensens datter); hr. raadmand Hans Christian Heims datter; hr. Christian Paulsen; mons. Petrus Hauvoigt, studios. Dorothea Christin synes at være død ung.
- c) Dorothea Sophie, døbt den 27. oktober 1676; faddere : Jost Thomsens hustru (raadmand, gift med Sidsel Asmusdatter); Hans Vite hustru (han kaldes ogsaa Hans Lorenzen Vieth Becker, gift med Anna Paulsen); borgmester Jacob Jensens datter Dorthé; Nils Nielsen; Heinrich Überwasser (raadmand). Dorothea Sophie blev i henhold til landsarkivar J. Hvidtvelts optegnelser gift med raadmand Heinrich Stricker i Flensborg.

Anmærkning til side 7 : naar Leonora, enke efter raadmand Christian Hansen i Sønderborg, optræder som fadder i Hagenbjerg den 26. oktober 1676, da Dorothea Margrethe Beyerholm døbtas, skyldes dette, at hendes søn Hans Ernst Christian 1673 var blevet gift med Andreas Beyerholms eldste datter.

(C.K.)

Familien Beyerholm i Ulkebøl ved Chr. Maibøll

I Ulkebøl findes i tiden efter 1754 en mand ved navn Peter Beyerholm, der var bosiddende ved kirken og muligvis har været kældner. Han var gift med en datter af Jørgen Christensen, hvis navn ikke kendes. Vilsen har vistnok fundet sted før den 25. januar 1767. Af deres børn nævnes følgende :

- a) Andreas Beyerholm, døbt den 18. december 1767, holdt over <sup>0</sup>åben af forvalter Boysen paa Rønhave. Han er sikkert identisk med nedenstaaende !!!
- b) Jørgen Beyerholm, døbt den 21. marts 1769, opkaldt efter moderen, holdt over daaben af raadmand Ottsen fra Sønderborg; faddere : Hr. Garstens og Jomfru Romsen fra Sønderborg. 1761 den 16. januar begravedes Peter Beyerholms søn ved kirken, 3 aar gl.
- c) Peder Beyerholm, døbt Ulkebøl den 12. oktober 1760; faddere : Andreas Krabbe, hr. Peter Lassen og Jomfru Sophie Louise Melgerup fra Sønderborg.

Familien, der efter fadderlisterne at domme, har været ret anset, synes at være irralyttet, da ingen af børnene findes i konfirmationsregisteret.

Andreas Petersen Beyerholm ved Ulkebøl kirke

Den 23. maj 1784 trolovedes denne mand med Anna Nielsdatter fra Volle-  
rup, datter af selvejerbonde Niels Jørgensen og Niesten Christensdatter,  
døbt den 6. april 1761. De blev vist den 26. juni samme aar. - Børn :

- a) Anna Maria Beyerholm, født den 17. juli 1786, døbt den 24. juli; faddere : Anne Marie Keiernholms; Pette Christens i Lør; Cathrine Marie Jonasdatter og Jonas Johansen ved kirken; Hans Ohlsen fra Volle-  
rup og Hans Jørgen Hammer skolelærer og fungerende degn i Ulkebøl, hvis moder var en søster til ovennævnte Niels Jørgensen). Hun døde i Sundsmark den 12. april 1841. Den 7. maj 1814 vises hun til enkemand Christian Peter Johansen, søn af Johan  
Becker og Sitsel Peters i Ulkebøl, døbt den 5. dec. 1761, konfir-  
meret 1778, død som husmand i Sundsmark den 1. juni 1832.
- b) Niels Beyerholm, født den 4. december 1786, døbt den 10. december. Faddere : Bertel Stein, raadmand i Sønderborg; Jonas Møller ved kirken (= Jonas Johansen), Jørgen Jørgensen fra Sønderborg; Elle

Christens fra Vollerup og Jomfru Wilhelmine Jørgensen af Sønder skoven. (Den blandt faderene nævnte Jørgen Jørgensen fra Sønderborg var søn af bonde Jørgen Nielsen i Vollerup, han var skibstømmermand). Niels, sal. Andreas Beierholms søn, konf. 15 1/4 aar gammel quasim. 1802. Hans senere skæbne kendes ikke.

Faderen, der muligvis har været søfarer, var død før den 22. marts 1794, hvilket skiftebrevet fra nævnte dag udviser. Enken Anna vilde indgaa nyt ægteskab med Peter Hansen Schmidt i Ulkebøl, og i denne anledning fik sønnen Niels (7 aar gl.) Kaadner og skovfoged Peter Hansen ved påleværk til fornynder, mens datteren Anne Marie (8 aar gl.) fik bonde Jens Christensen Frost, Sundsø, som curatur. Som Annas påfølgende nævnes broderen Christen Nielsen, bolsmand i Lør, og svogeren, Bolsmand Hans Christensen Olsen i Vollerup. Enken Anna Beyerholm vidtes den 18. april 1794 til enkemand Peter Hansen Smed i Ulkebøl, hvis første hustru Anna var afgaaet ved døden den 7. august 1793, 71 aar og næsten 8 måneder gammel. Der oplyses her, at hendes mand havde været borte i otte aar og at hun var skilt fra ham Peter Hansen Smed adde den 30. april 1812, og Anna blev den 20. januar 1817 gift tredje gang med enkemand Andreas Jørgensen (Kurvmand) fra Nørup sogn, søn af Jørgen Christensen og Anna Lauridsdatter, døbt retningsløse 1739, død i Ulkebøl den 29. august 1823 som ætægtsmand ved hans Peter Schmidt ved kirken. Anna Nielses, Anders Jørgensens efterlængte enke adde hos Joseph Jørgensen ved kirken den 6. januar januar 1829.

Stedet ved Ulkebøl kirke ejedes før arkivarens skifte (1900) af hans Christen Schmidt, der ved skolen flytning købte den gamle dagebolig. Kaadner Jørgen Christensen ved kirken, der 1706 oteruligtes af svigersømmen Peter Beyerholm, findes i taksationsinstrumentet C III 1, nr. 17b med et kaad, hvis hus var vurderet til 364 mark. Han havde to kær (36 mark); 2 kalve (3 mk. 12 skil.), fire især og fire lam (8 mark), 1 svin = 6 mark, samlet vurdering 407 mark 12 skilling. Af C III 1, nr. 20 (nr. 224) fremgår det, at Peter Beyerholm fik concession 1706 på den gamle og svagelige Jørgen Christensens kaad i Ulkebøl. I en anden af de gamle protokoller C IV, nr. 458, dateret Augustenborg den 7. august 1770 hedder det bl. a. Hertug Frederik Christian, at Anne Marie Beyerholms i Vindsby på Lolland veurgærende et kaad ved Ulkebøl kirke. Selv om hun nu er blevet gift for anden gang og ikke har søgt om fornyelse af i stedet "sich selbige verluetig gemacht", saa viser vi vor haade ved at lade den nuværende ejer beholde kaadet i yderligere 15 aatteaar, dog er skyldig at gaa den gamle ejer til haande med al kærlighed og godhed. Maa ske drejer det sig om Peter Beyerholms hustru, en datter af kaadner Jørgen Christensen. Maa ske er der nogen forbindelse med arvesagen efter Niels Johansen Møller i Sandby på Lolland, dateret Ladegaard den 15. februar 1790, ved hvilken der tilladit Jonas Johansen Møller i Ulkebøl 32 mark 4 skil. 6 penning, for hvilket beløb han kvitterede den 7. marts 1790 (Landsarkivet i Aabenraa).

Anmærkning til side 8, nr. 7. Beate Plagge. Anno 1765 den 6. august blev Jomfru Beate Plaggen begravet på Nordborg, gl. 63 aar, som fra hendes fødsel af havde været vanfør og skrøbelig. Hun blev født Anno 1712 den 7. september på Hartspring 10 uger for tidlig og fik nøddaaen straks.

## Alfabetisk navneliste til "Familien Meyerholm" ved Chr. Raibøll

REKKEFØLGENDE I DENNE LISTE ER DE, DER ER BREVET I DENNE BOK

(kun mandensnavne)

	side
Andersen, Jørgen, selvejerbonde og sandemand i Lønbjergskov	8
B a n g , Niels , biskop i Odense	6
B e s s e r , Andreas, liskaj i Augustenborg	9
Meyerholm, Anders Bavarasen, præst paa Lolland	7
" Anders, præst paa Rør og i S. Peter Lindet 1 og 2	2
" Andreas Jensen, Vibæk mølle, Lysabild sogn	8
" Andreas, præst i Heiligenstedten	6
" " Kæmder i Ulkebøl	10
" Andreas Sørensen, præst i Hagenbjerg 1 og 2 - 6	6
" Andreas Petersen, ved Ulkebøl kirke	10
" Christian Rudolff	6
" Bavares, præst paa Lolland	9
" Eliaser Andresen, præst ved Frue kirke i Aarhus	9
" Ernst Christian, præst i St. Peter (Sjæersted)	6
" Frederik	6
" H a n s , Kromma i Hundslev , Notmark sogn	8
" Hans Christian, købmand i Sønderborg	8
" Jens Andresen , møller paa Rørup mølle	8
" J ø r g e n , ved Ulkebøl kirke	10
" Markus	6
" Matthias, S. Peter Lindet Hovgaard 1 og 2	2
" " paa Rinderup , Holbæk	9
" M i e l s , Ulkebøl ved kirken	10
" P e t e r , " " "	10
" Peter Hansen, Hundslev kro, Notmark sogn	8
" R u d o l f	6
" Theodor Andreas, præst i Heiligenstedten	6
Bjærnsen, Jens Andersen, kormentlig gaardejer i Nybøl 1 og 2	4
B o o k , Hans Christian, købmand i Nordborg	1
Brant, Andreas, præst side 2, nr. 2	7
" Johannes, provst i Røderup, Igen sogn	7
" P e t r u s , sekretær i Sønderborg	7
" Samuel, købmand i Nordborg 1 og 2	7
Brosen, August, korpæter paa Meelsgaard 1 og 2	7
" Christian August, liskemester i Nordborg	1
Brunckertsen, August , kapellan i Ulkebøl 2 - 3	3
" Christen, præst i Hagenbjerg	2
Christensen, Jørgen, hyrde paa Røjbalgaard	11
" " Kæmder i Ulkebøl	10
Christian, Hans Ernst, købmand og rædemand i Sønderborg	
Christiani, Fræderich, rektor i Sønderborg (broder til Koreg.) 7 og 9	9
C o n r a d , Peter, sognepræst og provst i Lysabild	4
F r o s t , Christian, skipper og møler i Svenstrup	1
" Jens Christensen, bonde og bynsmand i Sundmark	11
Garstedt, Christian Günther, bymusikant i Sønderborg	8
Grikenfeldt, Peter , statsmand	6
Hadersleben, Jens von (Jiliger -se ogsaa Löwenklau)	2
Hammer, Hans Jørgen, lærer og kungereens egen i Ulkebøl	10
Hansen, Christian, skriver og rædemand i Sønderborg 7 , 9 og 10	10
" Jacob , ved Rørup kirke, lorm. Kæmder	8
" Peter, ved Releværk, landslet sogn, Kæmder, skovfoged	11
H a r b o e , Lauritz Paulsen, præst i Svenstrup	7
Hausvoigt, Peter, Student i Sønderborg	10
H e l m , Hans Christian, købmand og rædemand, Sønderborg	10
H e r r n , menning, købmand og rædemand "	10
I w e r s e n , Jes , paa Meyerholm i Halk sogn	1
Jacobsen, Lauritz (Hindholm), biskop i Odense	4

	side
J e b s e n , Alexander, borgmester i Sønderborg	9 og 10
" Hans Christian, byfoged "	9
" Matthias, raadmand i Sønderborg	7
J e n s e n , Jacob , borgmester "	9 og 10
Johansen, Christian Peter , raadmand i Sundsmark, Ulkebøl s.	10
" Jonas , ved Ulkebøl kirke (se Møller)	10
Jørgensen, Josef, kassener ved kirken i Ulkebøl	11
" Jørgen, skibstjener i Sønderborg	10 - 11
" Niels, selvejerbonde i Vollerup, Ulkebøl sogn	10
K a a d , Nicolai Jørgensen, gæstgiver i Sønderborg	9
K o c k , Mis, selvejerbonde i Hørup	8
K r a b b e , Andreas , købmand i Sønderborg	10
K r a g h , Otto , kassernes lensmand	4
Kückelmeier, Markus, rektor i Sønderborg	4 og 6
Kurvmann, Andreas Jørgensen, indehaver i Hørup	11
Lichtappel , Jürgen, skipper i Sønderborg	9
Lorenzen, Carsten , sognepræst i Ulkebøl	3
L u n d , Henrik, Griffenielats sekretær, fra Sønderborg	6
" Georgius, bager i Flensborg	6
" Johannes, sognepræst i Dybbøl	3
" Jürgen, byfoged og barber i Sønderborg	6
v. Löwenklaus, Jensen (se Maderaleben)	1
M a t s e n , Iver, paa Beyerholm, Halk sogn	1
Mikkelsen, Hans, biskop	2
M o n r a d , David , sognepræst og provst i Ketting	2 og 6
Møller, Jonas (identisk med Jonas Johansen), Ulkebøl kirke	10
" Jonas Johansen "	11
" Niels Johansen, Sandby, Lolland	11
Nielsen, Christen , gaardejer i Hør, Ulkebøl sogn	11
" J ø r g e n , selvejerbonde i Vollerup, Ulkebøl sogn	11
" Niels, kassener ved Mistebjerghav, Hørup sogn	8
" M i s , Sønderborg	10
O h l s e n , Hans Christensen, gaardejer i Vollerup	11
O t t s e n , Adolf, købmand og raadmand i Sønderborg	10
P a u l s e n , Christian, borger i Sønderborg	10
" Claus (søn af den Følgende)	7
" Peter, købmand og raadmand i Sønderborg	3
Peerhøj, Peter Hansen, skipper i Sønderborg	9
Petersen, Clemens , Kappellan i Lauenby	4
" Lorents, herredsfoged i Hørup og "	7
Plagge, Andreas , Hørup	7
" Burchard,	7
" Joachim Friedrich	8
" S t a t i u s , 1 og 6 7 - 8	
P l a t s , Calli, borger i Sønderborg	6
" Jacob "	6
" Johan "	6



Slangenbergh, Henrik , biskop i Slesvig	1
S t e i n , Bertel (Barthold), købmand og raadmand, Sønderborg	10
Stricker, Heinrich, raadmand i Alensborg	10
Tangebjert, Anders Jensen, paa Beyerholm i Halk sogn	1
Thomsen, J o s e t , købmand og raadmand i Sønderborg	10
Thomsen, Thomas (Thomas Kramer) raadmand "	9
V i n d , Ivar, lensmand paa Nyborg	2
V i e t h , Hans Lorensen, Bøcker (Bager i Sønderborg)	9
V o e t , Hans , paa Beyerholm i Halk sogn	1
"        Jacob        "        "        "	1
"        Matthias ,        "        "        "	1
Wegersleiff, L. sognepræst i Hagenbjerg	3
W i l l e r s , Johan, apoteker i Sønderborg	9
Überwasser, Heinrich, købmand og raadmand i Sønderborg	10
Ytzen , Severin, paa Langmoss i Halk sogn	1
Zoimann, Gottfried, husfoged i Sønderborg	8

Skrevet i tiiden fra den 20. nov. 1955 til den 8. januar 1956

Jejsing , den 8. januar 1956

*Chr. Maibøll*

nogle oplysninger om en familie Beyerholm i Tapsore  
 og Skryastrup sogne, samlede af Chr. Knibgli

I J. Smiths registre over tilladelser til hjemmevielser findes under nr. 124 af 14. april 1764 følgende : Kona Jørgensen Beyerholm af Tapsore, og Sara Rabe, Jønsdatter, af Varmark, Stenderup sogn. De viedes i Tapsore den 29. august 1764.

Deres søn :

Jens Knudsen Beyerholm, født i Tapsore den 9. november 1764, blev gaardejer i Skryastrup og ægte her som ættingstamme den 3. marts 1849, begr. den 11. marts. Han var gift to gange :

- a) med Anne Cathrine Beyerholm, født omtrent 1768, som 60 var gammel den 20. december 1828, begravet den 24. december.
- b) viede Skryastrup den 22. august 1829 til Anne Cathrine Sandergaard, (33 var gl.), datter af gaardeboer i Skryastrup Albrecht Jørgensen og hustru Mette Friedrichsdatter, født i Skryastrup den 23. juli 1794, hjemmedøbt den 23. juli.

B Ø R N :

1. S a r a, født den 8. februar 1794, døbt den 9. februar. som barn. Fædere : Sara, Jørg Pedersen af Kaldrup, Anna Ingeborg Pedersen, Laurids Hansen og Laurids Dams fra Skryastrup.
2. Karoline Antine, født den 7. januar 1797, døbt dagen efter. Fædere : H.F. Witt (fra præstegaarden), Jes Duborg, Jøppe Lauritsen og Gulaer Kirstine Hansdatter, alle fra Skryastrup. Hun ægte som ættingstamme Peter Jensen Kallers hustru i Skryastrup den 14. maj. begr. den 19. maj 1850, 53 var 6 måneder gl.
3. S a r a, født den 20. maj 1799, hjemmedøbt samme dag, konf. 1816. Fædere : Dorte Christens af Hjarup, Irine Poulsen, Ingeborg Lyalche, Jørgen Skraer og Anne Pedersen. alle Skryastrup.
4. Anna Høygaard, født den 9. maj 1801, døbt dagen efter, ægte som barn.
5. Mette Cathrine, født den 17. september 1802, hjemmedøbt, døben konfirmeret i kirken den 16. p. trinitatis, ægte som barn den 14. januar 1808. Fædere : Gulaer Kirstine Peters, Malene Jessen, Ole Nissen, Christen Blaaborg, Lena, Peter Nielsens datter, alle fra Skryastrup.
6. og 7. H a n s og Anna (tvillinger), født den 30. maj 1808, døbt dagen hjemmedøbt straks af jordegæderen, sammen af præsten dagen efter, Hans ægte sped, Anna ægte efter, begr. samtids. Fædere : Kirsten Duborg, H.S. Witt, Niels Pedersens hustru. Jøppe Lauritsen og Ole Nissen, alle af Skryastrup.

8. Anna Marie Beyerholm, født den 3. maj 1806, døbt den 4. maj, viet den 31. marts 1837 til Jesper Hansen Grøn, ungkarl og tjenestekarl fra Skovborg.
9. Pette Lars Beyerholm, født i Skrydstrup den 11. oktober 1807, hjemme døbt samme dag, faddere: Peter Sasses sønnekone fra Røsted, Hjuler Pette Beyerholms kone, Christen Hansen, Frederik Dieckmanns hustru og Anneke Petersdatter.
10. Johanne Beyerholm, født i Skrydstrup den 30. oktober 1829, døbt den 2. december, konfirmeret den 30. marts 1846. Faddere: Peter Hansen, Gaardmand i Skrydstrup; Peter Sasse Søndergaard, Albrecht Jørgensen datter (se noter nr. 11)
11. Pette Cathrine Beyerholm, født den 31. maj 1831, døbt den 10. juli, konfirmeret den 19. april 1846. Faddere: Marie Kirstine, Gaardejer Jens Jørgensen's hustru i Herre Jarup, Karen, Frederik Søndergaard's hustru (indvander i Skrydstrup); Laurits Andersen Smith, tjenestekarl i Skrydstrup og Karen Søndergaard, Knilling pige samme steds.

Andre med navnet Beyerholm i Skrydstrup

den 1. oktober 1807 troloves, vielse den 14. november samme år:

Pette Beyerholm fra Tapsore og Christen Hansdatter af Skrydstrup; Ved damben 1807 (se ovenfor nr. 9) betegnes han som Hjuler.

Den 3. maj 1808 fødes Anna Marie, datter af Ivar Beyerholm og hustru Kirstine, konfirmeret 1821.

Pette og Ivar er sandsynlig Jens Knudsen Beyerholms brødre.

Om Jens Knudsen Beyerholms svigerforældre har jeg 1944 noteret følgende:

Albrecht Jørgensen (Søndergaard), født ca. 1760, død 81 år gammel den 9. oktober 1836, begravet den 14. oktober.

Hustru: Pette Albrechts, født Frederiks datter, født omtrent 1769, død som enke og altvætskone i Skrydstrup den 7. januar 1843, 73 år 3 måneder gammel.

Al barnene er følgende fundet:

1. Anna Cathrine Søndergaard, født den 20. juli 1784, hjemmedøbt den 20. juli. gift med Jens Knudsen Beyerholm. Faddere: Christen, Christian Andersen (hustru), Karen Jørgensen datter af Niels, Hans Andersen; Thomas Nissen, Pette Marie, Peter Jørgensen datter af Skrydstrup
2. Frederikke Søndergaard, født den 23. august 1796, døbt den 20. august. Faddere: Friedrich Nieman; Perikala Mathiesen, Christen, Hans Christophersens søn; Pette brorsøn, alle fra Skrydstrup.
3. Frederik Søndergaard, født den 20. april 1798, døbt den 21. april. Faddere: Hanna Nielsdatter; Jesper Pedersen og Gunde Jesses af Skrydstrup. Han var 1831 indvander i Skrydstrup og gift med Karen (se ovenfor under nr. 11)
4. Marie Søndergaard (se ovenfor nr. 10)
5. Karen Søndergaard, Knilling pige (ovenfor nr. 11)

Om Jørgen Beyerholm (Side 16, nr. 10) findes følgende oplysninger i "Den Jonstrupske Stath", samlede af lærer Anders Petersen, Valløby, 1884, med supplement fra 1891, side 20 og side 351 :

Jørgen Beyerholm, født i Skrydstrup i Sønderjylland den 30. oktober 1828, død den 5. april 1897, søn af gaardejer Jens Knudsen Beyerholm og Anne Katrine Søndergaard; optaget paa Skaarup seminarium 1848, dim. 1850 med hovedkarakteren "meget duelig"; hjælpelærer ved St. Nicolai hovedskole i Flensborg, 16. juni 1851 distriktlærer i Arenfjorde ved Husum, 31. december 1851 degn i Fjorde; 16. november 1858 rentelærer ved Jonstrup seminarium; underviste først i skolegerning, regning og tysk samt gymnastik, senere (1859) tillige i matematik, da der blev ansat en underofficer af hæren som lærer i gymnastik.

Har udgivet : "Regneøvelser for Begyndere" 1863; "Regnebog for Skoler" 1874.

Gift den 25. november 1851 med Anne Knudsen, datter af gaardejer Knud Hansen og Karen Jensen i Skaarup, født den 19. oktober 1831, død den 20. marts 1884.

B ø r n :

- a) Jens Ditlev Juhl Beyerholm, født den 13. oktober 1852; død.
- b) Karen Maria Katrine Beyerholm, født i Fjorde den 9. april 1854, gift i Værløse den 28. april 1876 med lærer Valdemar Theodor Nicolai Fraas, født i Holbæk den 15. september 1852, søn af kunstdrejer Jens Kraas (født 29. jan. 1827, død 5. febr. 1876) og Emma Elisabeth Rasmussen (født 13. nov. 1828, død 2. juli 1867, datter af lærer Johs. Christian Rasmussen) besøgte Jonstrup seminarium, dim. 1872 (meget duelig) 1. juli samme aar hjælpelærer i Ishøj, 1. maj 1873 i Sløvinge, 26. okt. samme aar soldat ved forplejningskorpsæt, 1. maj 1875 hjælpelærer i Uggerløse, 18. oktober 1875 lærer og kirkesanger i Valdby ved Helsingø.
- c) Knud Frederik Kristian Beyerholm, født den 12. marts 1856; død.
- d) Jens Carl Francesco Johannes Beyerholm, født den 5. marts 1858, student 1878. 1. april 1888 const. og 10. november 1890 adjunkt i Nykøbing kate-

dralskole paa Falster, er cand.phil.(den jonstrupske Stat, side 351)

- e) Hans Peter Kristian Georg Beyerholm, født den 24.maj 1860, død.
- f) Anna Katrine Julie Beyerholm, født den 21.juli 1864.
- g) Knud Frederik Kristian Beyerholm, født den 18.april 1867(nedenfor)
- h) Sylvestra Elisabeth Beyerholm, født den 15.juni 1870

Om Kristian Beyerholm (ovenfor under g) findes følgende i den jonstrupske stat", side 334 : dim.Jostrup 1887, 1.september samme aar hjælperlærer i Kildebrønde, 1.maj 1888 vikar i Slagelse, 23.januar 1890 i Hejninge, 15.august 1890 andenlærer i Stenlille ved Sorø. I henhold til "Danmarks Folkeskole 1924" lærer ved skolen i København-Valby. Kristian Beyerholm blev i 1914 medlem af "~~DANMARKS~~ Dansk Bicycle Club", og hans Navn findes endnu i klubbens aarsberetning fra nævnte aar, derimod ikke i medlemsfortegnelsen fra 1927-28.

Hans søn Jørgen Beyerholm, født den 20.maj 1902, forsøgte sig i aarene efter den første verdenskrig som amatørøyklist paa banen i Ordrup, gik den 1.marts 1929 i Dansk Bicycle Clubs tjeneste som sportsleder paa Ordrupbanen, først i samarbejde med den gamle verdensmester Thorvald Ellegaard, senere alene, efter at han med afgjort held klarede ledelsen af løbene paa vinterbanen i Forum. Ved siden af har han paa forbilledlig maade redigeret bladet "Cycle-sport" og udsendt en lang række velskrevne bøger, deriblandt pragtverket om Dansk Bicycle Club i anledning af 60 aars-jubilæet 1941, Aarhus Cyklebanes Historie, et cyklesportens leksikon, og fra 1932 af det aarlige hefte "Cykle-Jul". Ved 25 aars-jubilæet i Dansk Bicycle Clubs tjeneste den 1.marts 1954 udnævntes Jørgen Beyerholm til æresmedlem af klubben, hvis Bestyrelsen dengang blandt andet skrev følgende : "For bestyrelsen har han altid været en loyal og pligt-opfyldende medarbejder, til hvem man trygt har kunnet overlade den store daglige sportslige og administrative ledelse af DBC's anliggender, og ingen - hverken leder eller rytter - der har bedt ham om hjælp, er nogensinde gaaet forgæves. Jørgen Beyerholms indsigt og dygtighed nyder i dag anerkendelse ikke blot i DBC og i Danmarks Cycle Union, men verden over

er hen kendt som en af de største kapaciteter indenfor cyklesporten, og hans virksomhed i den internationale Union har ofte sat præg paa vedtagelserne til gavn for dansk og international cyklesport". ("Cykle-Sport" nr.4 af 26.februar 1954) Ved Jubilæet modtog Jørgen Beyerholm det belgiske forbunds æresblem, det tyske forbunds æresnaal i guld samt en række udenlandske hilsener fra Milano, Rom, Amsterdam, Bruxelles, Antwerpen, Zürich, Paris, London og Manchester.

Jørgen Beyerholms søn af samme navn, der er journalistelev i Odense, vandt 1955 begynderløbet paa cyklebanen i Odense.

I "Personalhistorisk Tidsskrift", 9.række, 3.bind, side 221

"Sommersted latinskole af Dr.phil.Thomas Otto Achelis"

findes følgende :

1712. Elieser Beyerholm (se side 9), Haderslev købstads protocollum iudiciale, 12.marts 1712 : "Es erscheinet Elieser Beyerholm, begehret einen Gesundheitsschein von hier über Lumburg nach Wittenberg, da selbst seine Studia fortsusetzen. Wie er nun hieselbst und in Sommersteds hiesigen Ampts frequentiret und also an keinem inficirten Ort gewesen, als ist denselben præstato iuramento solcher sugestanden und unter der Stadt Insiegel ertheilet worden." (Acta C XIX b No.10, Staatsarkiv Kiel) f. Herridslev (Faderen stammede fra Haderslev: Anders Eduardsen Beyerholm, født ca.1620, død Saksøbing 1695. jfr. P.Rhode, Samlinger til Laalands og Falsters Historie I<sup>a</sup> (1859) side 363) imm. Wittenberg 5. April 1712, København 6. August 1714, Kiel 16. September 1730, død i Aarhus den 15. maj 1738 som sognepræst ved Frue Kirke.

Alfabetisk Navneliste til siderne 15 - 19. (kun mandnavne)

Achelis, Thomas Otto, dr.phil.forfatter, Rendsborg	19
Andersen, Christian, Skrydstrup	16
" Hans "	16
Beyerholm, Anders Eduardsen, præst i Saksøbing	19
" Carl, adjunkt, Nykøbing (Falster)	17 - 18
" Detlef, Skrydstrup	16
" Elieser, sognepræst, ved Frue kirke, Aarhus	19
" Hans,	15
" Ivar. Skrydstrup	16
" Georg,	18
" Jens Knudsen, gaardejer i Skrydstrup	15/16
" J u h l	17
" Jørgen, seminarielærer i Jonstrup	16 - 18
" " sportsleder, redaktør, forfatter	18 - 19
" " jun. journalist	19
" Knud Jørgensen, form.gaardejer i Tapsore	



Gaardejer Jens Knudsen Beyerholms anetavle ( se side 15)

(væsentlig den modrene slægt)

ved Christian Maibøll

1. Jens Knudsen Beyerholm, gaardejer i Skrydstrup, født i Tapsore den 7. november 1767, døbt i Taps den 10. november, død som aftægtemand i Skrydstrup den 5. marts 1849, begravet den 11. marts.

Forældre

2. Knud Jørgensen Beyerholm, gaardejer i Tapsore, født ca. 1730, døde 49 aar 2 måneder gammel den 8. november 1779, begravet den 16. november, efterlod seks børn. Han betegnes som søn af gaardejer Jørgen Knudsen og Kirstine Knudsdatter i Sønderstendarup.  
viøt Taps den 29. maj 1764 (hjemmeviøelse) til

3. Sara Jensdatter Raben af Varnark, Stenderup sogn, født 1743, døbt den 10. marts, konfirmeret saamen med broderen Jens 1769, døde den 26. november 1785, begravet den 2. december, 42 aar 8 måneder og 20 dage gammel. Aftægtskone i Tapsuhr, gaardmand Jens Detlefsens og hette Jensdatter af Varnarks datter, efterlod sig seks børn : Jørgen, Jens, Jakobus, Maria Kristina, Hette Maria og Detlef Knudsen Beyerholm.

B A R N :

- a) J A K O B, født den ~~XXXXXXXXXX~~ 19. marts 1765, døbt den 20. 3.  
Faddere : (ved hjemmeaab) : ~~XXXXXXXXXXXX~~ Jacobs  
Strota af Beyerholm, Claus Juhl af Haderslev, Karen Jensdatter af Varnark.
- b) M e t t e, født den 29. maj 1765, hjemme døbt samme dag, døde den 15 nov, samme aar, bgr. Jan 23. nov. 5 måneder og 5 dage gammel.
- c) J e n s, født den 9. november 1767, døbt den 10. november i hjemmet, fremstillet i kirken den 3. januar 1768. Faddere: Skovrider Reubner, Grete Raffnøse, Østorp og Detlef Jensen af Varnark.  
Jens blev gaardejer i Skrydstrup.
- d) J a o o b u s, født den 15. maj 1769, døbt den 16. maj. Faddere: sognefoged Detlef Hansen, Brydstrup(?) Skov, Nis Lauritzen af Østorp, Karen Jensdatter i Uhr.
- e) Kirstin, født den 7. maj 1771, døbt den 12. maj, døde 2 aar gammel den 6. februar 1773, begravet den 14. februar. Faddere : Jens Hansens hustru, Berens Knudsen i Uhr, Maria Detlefs af Vrystrup Rod
- f) Maria Kristina, født den 28. august 1773, døbt dagen efter 29. 8. (hjemmedaab), fremstillet den 24. oktober. Faddere : Anne Catharine Raffnøse, Østorp, Detlef Jensen, Varnark, Kirsten Jensdatter fra Uhr.
- g) Hette Maria, født den 20. oktober 1775, hjemme døbt den 22. oktober, daaben konfirmeret den 17. december. Faddere : Christen Gejls kone i Uhr, Simon Hansen, Vrystrup Rod, Dorret Rasmussens i Skovrup.
- h) Detlef Knudsen Beyerholm, født den 15. marts 1778, døbt den 18. 3. Faddere : Christen Geil, Knud Lauritzen og Anna Pedersdatter i Uhr. Detlef findes senere i Skrydstrup - se side 16.

Bedsteførelde

4. Jørgen K n u d s e n

gaardejer i Sønder Stenderup ; gift med

5. Kirstine Knudsdatter



6. Jens Ditlevsen Raun, gaardejer i Varmark, Stenderup sogn, født i Hejls  
ca. 1712, død 79 aar 3 uger gammel den 6. maj  
1791, begravet den 11. maj.  
trolovet den 29. december 1738, viet den 18. juni 1739 til

7. Mette Jønsdatter Juhl fra Varmark, født 1714, døbt den 29. april, død  
den 3. januar 1790, begravet den 8. januar, efterl. sigtemanden Jens  
Detlevsen Ravn, med hvem hun var gift i 50 1/2 aar og to børn :  
a) J e n s ; b) Maria; desuden af hendes afdøde søn Detlef to børn:  
Jens og Metta Maria, som ogsaa af hendes afdøde datter Sara seks  
børn, nemlig : Jürgen, Jens, Jacobus, Stinne, Mette Marie og Detlef.

## B ø r n :

- a) J e n s , døbt den 24. juli 1741, faddere: Anker Petersen, Hans  
Lauritsen og Aes Lausen.  
b) S a r a , døbt den 10. marts 1743; faddere : Jens Bierregaard,  
Søren Detlevsen og Maria Lausdatter.  
c) Detlef, døbt den 15. april 1748 (født den 12. april), faddere : Jes  
Tygesen, Nis Hansen og Johanna Ankers. Han blev konfirmeret  
1763.  
d) M a r i a , født den 30. juli 1747, døbt den 31. juli; faddere : Jo-  
hanne Jeppes, Anker Witt, Hans Ditlevsen.  
e) T r u e l s , født den 6-februar 1753, døbt den 7. februar; faddere:  
Hans Lassen, Maria Ankersdatter; Jøp Nissen.

## Oldeforeldre

\*\*\*\*\*

12. Detlef Hansen Raun (Raben), gaardejer i Hejls, født i Nørby, Vilstrup  
sogn, den 8. april 1680 (Hejls kirkebog, blad 3 efter 1734), døbt  
den 8. april, død i Hejls 1764, 74 aar 8 maanedes og to dage gammel,  
begravet den 13. september.

gift med

13. S a r a S a r a s e n, der døde som Sara Detlefs i Hejls 1760  
og begravedes 82 aar 6 maanedes gammel den 11. april.  
Om sønnen Jens se nr. 6 - 7 ovenfor !!!

14. J e n s P e t e r s e n J u h l paa Varmark, Stenderup sogn,  
død den 23. september 1782, begravet i kirken. Alder mangler;  
gift den 18. juni 1711 med

15. Maria Niidatter fra Varmark, døbt 3. p. epifanias 1691, død som  
Maren Juhls, 62 aar gammel, begravet den 13. november  
1753.

## B ø r n :

- a) K a r e n , døbt den 16. marts 1712, faddere : Sophie, hr. Henriks  
bar barnet (pastor Henrik Clausens hustru); Maren, Pe-  
ter Larsens, Varmark, holdt det, barnets foster.  
b) M e t t e , døbt den 29. april 1714, faddere : Sophie, hr. Henriks,  
bar barnet, Cathrine Elisabeth Petersen holdt det,  
Ditlef Wulf.  
c) G u n d e r , døbt den 24. maj 1716.  
d) P e t e r J u e l , døbt den 15. juni 1719;  
e) Anna Dorothea, døbt den ... død 2 uger 5 dg, gl. den begr. den 23.  
december 1721.  
f) dødfødt barn, begravet den 27. december 1725.

Om datteren Mette se ovenfor nr. 7 !!!

## Tipoldeforældre

\*\*\*\*\*

24. Hans Detlefsen i Vilstrup

viot samme steds den 5. oktober 1676 til

25. Karen Sørensdatter

Af deres børn skal her nævnes :

- a) Søren, døbt den 13. januar 1678.
- b) Detlef, født den 5. april 1680, døbt den 8. april  
se nr. 12 !!!!

30. Miss Varna Ryk, formentlig gaardejer i Varmark, Stenderup sogn.

oooooooooooooooooooooooooooo

Redaktør Jørgen Beyerholms søster, frøken Ellinor Beyerholm, Gammel Jernbanevej, Valby, har meddelt mig følgende om sin familie :

Jeg har i sin tid af min farbroder, Carl Beyerholm, Nykøbing F., faaet overdraget nogle notater om Familien tilbage til 1730.

Min fader, Christian Beyerholm, Valby, døde som lærer ved Valby kommuneskole i 1928. Min moder døde i 1948, og af mine søskende er en dreng, Helge, død i 1901 1/8 aar gammel, og en anden broder, Arne, død i 1930, 25 aar gammel. De øvrige tre børn, Knud, Jørgen og Ellinor, er henholdsvis 59, 54 og 46 aar.

Min ældste broder Knud Beyerholm er gift med Sigrid, datter af ældede lærer Chr. Carstensen fra København. de har følgende børn :

Anne Vibeke, 33 aar, gift med en ungarer, bor i Canada og har en søn og en datter.

Elisabeth, 20 aar gammel, frekventerer kunsthaandværkerskolen i København,

Inge Mette, er dekoratøreløv, 17 aar gammel.

Ellen Agnete, skolesøgende og 15 aar gammel.

Min broder Jørgen Beyerholm er gift med Karen, datter af ældede officiant Arnskov, København; de har fire børn :

John Beyerholm, civilingeniør, 25 aar, ugift.

Jørgen Beyerholm, sportsjournalist ved B.T. og 20 aar.

Karin Beyerholm, 13 aar gammel, skolesøgende.

Christian Beyerholm, er skolesøgende og 10 aar gammel.

Den eldste af mine fastre, Karen Maria Kathrine, døde i 1912. Hendes mand, skoleinspektør Vald. Frøns, er ligeledes død.

Min farbroder, Carl Jens Francesco Johannes, lektor ved Nykøbing F. Katedralskole, døde i 1925. Hans enke Elisabeth ligeledes død.

Min faster Julie Anna Katrine Georgine Winding, var lærinde her i København og død 1946. Hendes mand, Wilhelm Winding, lærer ved samme skole, er ligeledes død. (Anm.: Af Danmarks Folkeskole 1924 ses det, side 286, at de har virket ved skolen paa Godthaabsvej, Frederiksberg med følgende oplysninger: V. Winding, født 25. dec. 1860, Jonstrup seminarium eks. 1880. Julie Winding, født Beyerholm: født den 21. juli 1864, Femmer eks. 1896.)

Derefter kommer min fader.

Min yngste faster, Sylvestra Elisabeth Beyerholm (døde i 1939) var gift med landmand Aage Culasee, som ligeledes er død.

Ind imellem disse var der en del smaabørn, der døde i ung alder.

-----

Den første Beyerholm i mine notater, Knud Beyerholm, som blev født i 1730, fik navnet efter sin moders gaard, idet det hedder: Knud Jørgensen Beyerholm i Tapsuhr, afgangne gaardmand Jørgen Knudsens og Kirsten Knudsdatter af Beyerholm øgte søn, og han har saaledes fået gaarden fra sin moder, saa længere tilbage man vel gaardens tilknytning til Beyerholmerne ikke føres.

For et par aar siden var jeg nede for at bese gaarden, hvis svinestald er det eneste, der er tilbage fra den tid, men over døren til denne svinestald, som menes at have været stuehus engang, hænger et skjold eller maaske en stenplade med et aarstal 1700 og noget, og det har forpagter Bruhn været meget om. Forpagter Bruhn blev senere gaardens ejer, og ved hans død overtog en søn gaarden. Han fortalte, at der havde været mange besøgende ved navn Beyerholm for at bese gaarden,

men jeg fandt da ud af, at nogle af disse var Beierholmere, som stammer fra Assens, og hvorvidt de engang har tilhørt slægten, ved jeg ikke bestemt, men en mundtlig overlevering siger, at familien engang var uklar, hvorefter nogle kaldte sig Beyerholm og nogle Beierholm. En anden mundtlig overlevering siger ogsaa, at familien stammer fra Holland fra det 13. aarhundrede, en Peter van Beierholm, og det forklarer maaske noget med, at nogle har trukket i j sammen til y og andre har smidt j væk, men alt dette er der ikke noget bevis for.

Jejsing, den 21. oktober 1956

Christian Maibøll.