



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Jørgen Jakobsen

Bedstefar og bedstemor



Niels Christian Nielsen og Ane Caroline Jensen

fra **HESSELBÆK**

Jørgen Jakobsen

Bedstefar og bedstemor



Niels Christian Nielsen og Ane Caroline Jensen

fra **HESSELBÆK**

Bedstefar: Niels Christian Nielsen
født i Tversted 3.maj 1865
skrædder og gårdmand i Bindslev
død i Bindslev 27.november 1926.

Bedstemor: Ane Karoline Jensen
født i Bindslev 14.maj 1861
død i Bindslev 7.juni 1948.

Kildesamlingen omfatter årene 1861 - 1948.

"Bedstefar og bedstemor fra Hesselbæk"
er en kildesamling, der handler om mine bedste-
forældres liv og tilværelse.

Kilderne er dels offentlige, hentet fra kirkebøger, protokoller, aviser og dels private, som f.eks. breve, billeder og personlige beretninger. De enkelte kilder er opført i kronologisk orden med forbindende tekst, så de danner en nogenlunde sammenhængende beretning. En kildes begyndelse og afslutning er ofte markeret med en punkteret linje. Da en kilde ofte er medtaget i sin helhed, bevirker det, at materialet bliver omfattende. Desuden er kilderne så forskellige, at hæftet bliver noget uoverskueligt og får karakter af en scrapbog. Til gengæld skulle det så være muligt at gøre nye iagttagelser og nå frem til andre fortolkninger.

Samlingen er en del af et slægtshistorisk arbejde.

Aalborg, den 1.maj 1980

Jørgen Jakobsen.

Niels Christian Nielsen.

Fødsel og dåb.

Afskrift fra Tversted kirkebog, C 50A, side 25:

 Dåb.

Niels Christian Nielsen.

Født i Østenkjær, Tversted, den 3.maj 1865.

Døbt i kirken den 5.juni 1865.

Foreldre: Gårdmand Nicolaj Nielsen og
 hustru Ane Jensdatter, 25 år
 af Østenkjær.

Faddere: Pigen Martha Nielsen,
 ungkarl Andreas Nielsen,
 ungkarl Jens Nielsen
 alle heraf sognet.

 De indskrevne faddere var bedstefars faster Martha og hans farbrødre Jens og Andreas Nielsen. Bedstefar blev kaldt op efter sin farfar Niels Christian Jensen (Niels Slottet).

Faderen Nicolaj Nielsen var født i Diget, Tversted den 26.maj 1837, søn af Niels Christian Jensen og hustru Christiane Hansdatter.

Moderen Ane Jensdatter fødtes den 25.februar 1839, datter af Jens Nielsen Villadsen og Ane Marie Christensdatter.

Bedstefar var tredje barn i en søskendeflok på 11. Hans forældre var blevet gift knap tre år før i Tversted kirke, den 6.juni 1862, og samme år havde de overtaget en gård i Østenkjær.

Konfirmation.

Niels Christian Nielsen blev konfirmeret i Tversted kirke 4.april 1880 og fik følgende karakterer indført i kirkebogen:

Kundskaber: mg? Opførsel: mg

Holdet bestod af 9 konfirmander, og til sammenligning fordelte karaktererne sig således:

Kundskaber: 2 fik mg?, 1 g+, 4 g, 2 fik ikke karakter.

Opførsel: 7 fik mg?, og 2 opnåede ikke karakterer.

På det tidspunkt var Ørsteds karakterskala altså ikke devalueret.

I skrædderlære.

Bedstefar havde vistnok dårligt hjerte og blev derfor ikke landmand, men skrædder.

Han kom i lære hos skrædder Isaxen i Bindslev. Bedstemor har fortalt, at hun sammen med sine forældre var på besøg hos Isaxens den aften i 1883, hvor bedstefar netop kom tilbage fra Tversted efter at have været til sin mors begravelse. Ved den lejlighed faldt der en bemærkning om, at nu ligger den stakkels dreng nok og græder. Dengang forestillede bedstemor sig slet ikke, at den dreng senere skulle blive hendes mand.

Som ung skræddersvend syede bedstefar rundt om på gårdene. Når han var færdig et sted, blev han med sin symaskine kørt til den næste gård.

Han fortalte senere med stor lune sine børn om oplevelser fra den tid.

Somme tider måtte han på en gård sove i samme alkove som manden og konen. Døtrene sov i alkoven ved siden af, men de klædte sig dog af i stuen, - og det foregik under megen fnisen.

Man brugte dengang to nåle til at sy knaphuller med, og bedstefar blev ofte spurgt om, hvorfor han benyttede to nåle. Hertil svarede han, at det skulle gå så stærkt, at nålen blev gløende, - og når det skete, var det jo rart at have en anden at skifte med.



Skrædder Niels Christian Nielsen, Nørre Bindslev.

Ane Caroline Jensen

Fødsel og dåb.

Afskrift fra Bindslev kirkebog, C 50A, side 228:

Dåb.

Ane Caroline Jensen

Fødested: Lychegaard, Bindslev sogn.

Født: den 14.maj 1861

Hjemmedøbt den 19.maj 1861

Fremstillet i kirken den 23.juni 1861

Forældre: Inds. Christian Larsen Jensen og hustru
Jensine Johanne Pedersen, 27 år,
Lychegaard.

Faddere: Gmk. Juliane Jensen,
gmd. Peder Lychegaard
do. Peter Pedersen
do. Christen Andersen,
fra Bindslev sogn
og gmd. Lars Jensen fra Mosbjerg.

De indskrevne faddere var bedstemors faster Juliane, der var gift med Christen Andersen. Peder Lychegaard var bedstemors morfar og Peter Pedersen hendes morbror. Lars Jensen fra Mosbjerg var antagelig faderens stedfar.

Faderen Christian Larsen Jensen stammede fra Mosbjerg, hvor han blev født den 19.april 1835. Hans forældre var Jens Larsen og Karen Marie Heilesdatter i Sønder Graarup.

Moderen Jensine Johanne Pedersdatter var født i "Lykkegaard", Bindslev, den 24.april 1836, datter af Peder Christensen og Ane Jensdatter.

Bedstemor var nr.2 i en søskendeflok på 6. Familien boede da på gården "Lykkegaard", der lå i den østlige udkant af Nørre Bindslev by. Men først i 1871, da bedstemor var 10 år gammel, overtog faderen "Lykkegaard" efter sin svigerfar.

Bedstemor var meget glad for at gå i skole hos lærer Gerhard Møller i Nørre Bindslev Skole og havde mange gode minder fra den tid.

Fotografi fra ca. 1866.

Oldemor Jensine Johanne og oldefar Christian Larsen Jensen med børnene Ane Karoline (bedstemor) og Jens Peter.

Billedet er en affotografering af et gammelt, gulnet og utydeligt billede, taget af en omvandrede fotograf omkring 1866.

Alle fire er trukket i stadstøjet og opstillet foran en af "Lykkegaard"s stråtækte længer på fotografens medbragte tæppe. Og så gjaldt det om at stå stille i længere tid, for fotografen havde brug for lang eksponeringstid.

Bedstemor står med hænderne i siden og indadvendte tær.

Konfirmation.

Bedstemor blev konfirmeret den 4. april 1875 i Bind-slev kirke, og præsten indskrev følgende karakterer i kirkebogen:

Kundskaber og opførsel: g+ mg

Konfirmandholdet bestod af fire piger, og de tre andre fik karaktererne g og mg. Disse karakterer kan ikke umiddelbart sammenlignes med de samme karakterbetegnelser, der blev brugt, da vi gik i skole. Men det ser ud til, at præsten var meget kritisk i sin bedømmelse.

Ude at tjene.

Som ung var bedstemor tjenestepige hos et lærerpar i Ødum, midt imellem Randers og Århus. Det var dengang ret usædvanligt, at en gårdmandsdatter kom ud at tjene så langt hjemmefra. Men bedstemor var i Ødum i to år, dels for at være sammen med sin 10-årige søster, Karen Marie ("Tante"), der var døvstum og skulle have en speciel undervisning, dels for at "slå den skrædder ud af hovedet". At det sidste slet ikke lykkedes fremgår tydeligt af de følgende afsnit. Men opholdet i Ødum blev en streng tid, både for

Tante og bedstemor. Tante blev undervist af lærerinden i mundaflæsning, fingersprog og i at "tale". Imens var bedstemor så ung pige i huset, hvor hun bl.a. skulle passe et spædbarn. Om morgenen måtte hun liste ind i soveværelset og pusle barnet her. Når så læreren stod op, måtte hun ærbart vende ryggen til.

Hjemme i "Lykkegaard".

I Ødum havde bedstemor lært at bage kringler, men da hun hjemme i "Lykkegaard" ville demonstrere sin nye færdighed, syntes oldemor Jensine Johanne, at det var noget værre frådseri at strø mel på bordet. Når man ellers bagte, brugte man jo dejgtruget.

Bedstemor blev sikkert i Bindslev kaldt Ane Lykkegaard, for under det navn bestilte hun billeder hos fotograf Kirstine Lund i Hjørring.

Forbindelsen imellem bedstemor og bedstefar var i begyndelsen ikke særlig velset. En gårdmandsdatter skulle nu helst have en gårdmand, - og dengang rangerede en skrædder på landet ikke særlig højt på den sociale rangstige.

Desuden var bedstefar "missions", og da bedstemors hjem vel nærmest kunne karakteriseres som grundtvigiansk, var dette forhold også en medvirkende årsag til, at forbindelsen imellem dem var uønsket. Undertiden stod de to unge og snakkede sammen i bryggerset på "Lykkegaard", men så kunne det ske, at oldefar Lassen Lykkegaard kom og gennede bedstefar væk.

Men til sidst måtte de gamle bøje sig.

Vielse.

Bindslev kirkebog, C 50A 25,

Vielse.

Ungkarl Niels Christian Nielsen af Tversted, 24 år
Pigen Ane Karoline Jensen, 28 år, Bindslev sogn.

Forlovere: Gmd. Nikolaj Nielsen af Tversted.
Gmd. Christian Larsen Jensen, Bindslev.

Viet i kirken, den 24.juni 1889.

Bedstemor plejede at sige, at hun blev gift på den længste dag i året.



Skrædder Niels Nielsen
Nørre Bindslev.

Fotograferet hos
Kirstine Lund,
Hjørring,
den 18. juni 1888.

Plade nr. 6.862.

Negativ-pladen
af bedstefar
eksisterer ikke
længere i
Kirstine Lunds
samling.

Billedet efter-
lyses hermed.



Skrædder Niels Nielsen og "Ane Lykkegaard", Bindslev.
Foto: Kirstine Lund, den 29. marts 1889.
Plade nr. 8.649. Plade nr. 8.650.

Manufakturforretning i Bindslev.

Bedstefar havde før brylluppet etableret sig som skrædder og manufakturhandler i byen.

Den 25. august 1888 havde han indrykket denne annonce i "Vendsyssel Tidende":

Vendsyssel Tidende

I min
Manufakturforretning
i N. Bindslev
udføres et stort Parti Tøj, hvoraf fremhæves:

Stærk Vadmestøj til Arbejdsbrug
25 Kr. pr. Sæt,
svære Buckskinstøjer til 28, 30 og
35 Kr. pr. Sæt,
smukke Kamgarnstøjer fra 35, 40,
45 til 60 Kr. pr. Sæt.
Et stort Parti Overfrakker fra 18,
25, 30, 35, 40 til 45 Kr. pr. Sæt.
Rejsekapper til meget billige Priser.
Ovenstående meget billige Priser gjælder
kun mod Kontant.
Det meddeles ubekjendte Kunder, at
Butikken er lukket hele Søndagen.
Bindslev, den 16de August 1888.
N. Nielsen.

I min
Manufakturforretning
i N. Bindslev
udsælges et stort Parti Tøj,
hvoraf fremhæves:
Stærk Vadmestøj til Arbejds-
brug
25 Kr. pr. Sæt,
svære Buckskinstøjer til 28, 30
og 35 Kr. pr. Sæt,
smukke Kamgarnstøjer fra 35, 40
45 til 50 Kr. pr. Sæt.
Et stort Parti Overfrakker fra
18, 25, 30, 35, 40 til
45 Kr. pr. Stk.
Rejsekapper til meget billige
Priser.
Ovenstående meget billige
Priser gjælder kun mod
Kontant.
Det meddeles ubekjendte Kunder,
at Butikken er lukket hele
Søndagen.
Bindslev, den 16de August 1888.
N. Nielsen.

På dette tidspunkt havde bedstefar endnu ikke eget hus, men havde lejet forretningslokale i "Nørgaard".

I 1889 byggede Niels Nielsen forretningen ved hovedgaden i Nørre Bindslev, og først herefter fik han skøde på grunden.

Afskrift fra Horns herreds skøde- og pantetrotokol
1886-1890. B 26 SP 22, s.603:

Skjøde.

Underskrevne snedker Henning Christensen af Nørre Bindslev i Bindslev sogn sælger, skjøder og overdrager herved til skræder Niels Christian Nielsen sammesteds min ejendom af bemeldte Nørre Bindslev: Matr. no. 45 ai, hartk. 1 alb., gammelskat 6 øre med anpart i sognets konge-korn, kirke-korn og kvægtiende.

Ejendommen er bebygget af kjøberen.
 Kjøbesum 400 kr. er betalt.
 For hjemmel indeståes

Henning Christensen

Udstedt i Frederikshavn d. 17. august 1889.
 Til vitterlighed S. Meldgaard Hyrup

Til finansiering af byggeriet optog bedstefar et lån på 1.700 kroner.

Afskrift fra Horns herreds skøde- og panteprotokol 1886-1890. B 26 SP 22, side 640:

Panteobligation.

Underskrevne skræder Niels Christian Nielsen tilstår herved med den mig tilhørende ejendom matr. no. 45 ai beliggende i Nørre Bindslev, Bindslev sogn, Horns herred, Hjørring amt således som denne nærmere nedenfor findes betegnet og er beskrevet i den under 5. okt. 1889 på statutmæssig måde afholdte vurderingsforretning, at være indtrådt som medlem i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme på Landet i Jylland for den sum 1.700 kr., skriver et tusinde syv hundrede etc. (s. 535/86). Renter $3\frac{1}{2}$ % p.a. og omkostninger etc. (s. 635) fra 11. december 1889 at regne etc. (s. 635) årligen $4\frac{4}{5}$ er fire og firefemtedele pct af det ovennævnte etc. (s. 635).

Adkomst af 17., læst 21. august 1889, tilhørende ejendom i N. Bindslev, Bindslev sogn, Horns herred, Hjørring amt, ansat under matr. no. 45 ai af hartkorn 10 alb., gammelskat 6 øre med anpart i sognets konge-korn, kirke-korn og kvægtiende med alle på denne ejendoms etc. (s. 635) - 27. oktober 1884, 8. dec. 1885, 11. oktober og 28. novbr. 1888 stedfæstede statutter etc. (s. 635) nærværelse.
 Pt. Frederikshavn den 3. dec. 1889.

Niels Chr. Nielsen

Bedstefars søster, Martine Nielsen, gift Nyholm, var meget imponeret over bedstemors og bedstefars hjem i Bindslev:

"Dagligstue med gulvtæppe og helt nyt soveværelse, spisestue med skrivebord og spisebord og meget lange gardiner, der lå langt hen på gulvet. Jeg kan se det hele (for mig). Det var meget smukt efter tiden", skrev hun i et brev til mig.

Desuden fortalte Martine, at hun lærte at sy hos bedstefar, og at der en overgang var 13 svende og syersker, der boede ovenpå i nogle usle og kolde kamre.



"N.Nielsens Manufactur & Skræder-Forretning" på hovedgaden i Nørre Bindslev i 1890erne.



Bedstefar med centimetermålet om halsen, bedstemor stående i døråbningen med kaffebakken. Siddende og stående ved bordene: lærlinge, svende og syersker. Imellem bedstefar og bedstemor sidder bedstefars søster, Marie Kirkegaard.



Barnedåb 1890.

Ane og Niels Nielsen fotograferet uden for et af forretningens udstillingsvinduer. Bedstemor sidder på en stol og holder Bernhard i den hvide dåbskjole op, så både han og kjolen bedre kan ses.

Billedet er vel taget på selve dåbsdagen, den 30. april 1890.

Nyt byggeri.

I 1894 lod bedstefar opføre en større tilbygning, vinkelret på hovedbygningen.



Tilbygningen skulle benyttes til køkken og tørvehus. I forvejen havde man jo et køkken i hovedbygningen, men måske skulle det ekstra køkken indrettes i forbindelse med udlejningen af butikken, der vistnok

fandt sted omkring 1894. Så længe onkel Villiam, den næstældste af børnene, kunne huske, havde der i sidefløjen udelukkende været værksted og tørverum.

Nybygningen blev vurderet til 736 kr., og ejendommens samlede vurderingssum til brandforsikring beløb sig hermed til 4.764 kr.

I anledning af byggeriet optog bedstefar et kreditforeningslån på 600 kroner.

Det fremgår af følgende afskrift fra Horns herreds skøde- og panteprotokol 1894-97 B 26 SP 24, side 198b:

Panteobligation.

Underskrevne skræder Niels Chr. Nielsen tilstår herved med den mig tilhørende ejendom Matr. no. 45 ai beliggende i N.Bindslev, Bindslev sogn, Horns herred, Hjørring amt således som denne nærmere nedenfor findes betegnet og er beskrevet i den under 22.oktober 1894 på statutmæssig måde afholdte vurderingsforretning at være indtrådt som medlem i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme på Landet i Jylland for den sum 600 kr., skriver seks hundrede etc. (1229/94) fra 11.dec. 1894 at regne etc. (s.1229) Kreditforeningens 2de oprykkende prioritets panteret næsteften 1700 kr. til samme kreditor på statutmæssige betingelser og med solidarisk ansvarlighed i (ovennævnte ?) mig efter adkomst af 17., læst 21.august 1889 tilhørende ejendom i N.Bindslev, Bindslev sogn, Horns herred, Hjørring amt, ansat under matr. nr. 45 ai af hartkorn 1 alb., glskat 6 øre med anpart i kongekorn, kirke-korn og kvægtiende samt under alle på disse ejendoms etc. (s.1229) nærværelse.

N.Bindslev, den 22.dec. 1894. Niels Chr. Nielsen.

Til vitterlighed (s.1229)
fuldmægtig Chr. Christensen, Bindslev
Jens Chr. Jensen, snedker, Bindslev.

Udslettet: 11.marts 1903, nr. 1834.

Brandtaksationsprotokol, Bindslev 1894-1899.

De næste to sider er kopier fra ovennævnte vurderingsprotokol, folio 2. (Lokalhist. Arkiv, Hjørring.)

Kopierne indeholder en beskrivelse af tilbygningen. Hovedfløjens beskrivelse mangler her i dette hæfte, idet protokollen fra 1889 er gået tabt.

Aar 1894 d. 30 August

have undertegnede Sognevurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse af

Vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger af de paa Matr. Nr. 45^a *akti* at *N. Birdelev*

(By *Birdelev*

Sogn

Hornis

Herred

Hjørring

værende Bygninger, m. v.

tilhørende

Knut Chr Nielsen

Tidligere Ejer var:

Bygningernes Litr. og Anvendelse.	Fag- artid.	Lang- da. Alm.	Bredde. Alm.	Højde. Alm.	Yder- murene ere af	Tag- be- dæk- ning.	Den indvendige Indretning og Benyttelse, Loft, Gulv, Udstyring, Skorstene m. v. Ved hver Bygning anføres, om Fundamenter, Kakkellovne, Komfur m. v. ere medregnede og da for hvilke Belsb.	Alkr.	Værdi som Ny- bygning.	Værdi til For- sikring.	Be- gæres forsikret for									
									Kr.	Kr.	Kr.									
<i>gros</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>19</i>	<i>7</i>	<i>32</i>	<i>grov</i>	<i>Det er udført af røg og fæmmer bygget med et og langlister til Bjelke og Torsøfær 3 Fy eller 7 til langlister til Bjelke med Bredt Loft og Gulv det er forsynet med de fornødt m. Nindør og dør og vind 12 Kalkes 7 og langlister til Torsøfær dets ferdig bygning m. v. Torsøfær h. faldes</i>													
							<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>50 □ Al</td> <td>8 A'</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>84 □ Al</td> <td>4 B'</td> <td>336</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>736</u></td> </tr> </table>	50 □ Al	8 A'	400	84 □ Al	4 B'	336			<u>736</u>		556 736	556 736	556 736
50 □ Al	8 A'	400																		
84 □ Al	4 B'	336																		
		<u>736</u>																		
<i>a</i>	<i>11</i>	<i>22</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>grov</i>	<i>Det er udført af røg og fæmmer bygget med et og langlister til Bjelke og Torsøfær 3 Fy eller 7 til langlister til Bjelke med Bredt Loft og Gulv det er forsynet med de fornødt m. Nindør og dør og vind 12 Kalkes 7 og langlister til Torsøfær dets ferdig bygning m. v. Torsøfær h. faldes</i>														
							<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>4028</td> <td></td> <td>4028</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4364</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>4764</u></td> </tr> </table>	4028		4028			4364			<u>4764</u>		4028	4028	4028
4028		4028																		
		4364																		
		<u>4764</u>																		

Bygningens nr. og afmåelse.	Fag- antal.	Læng- de Aln.	Bredde Aln.	Højde Aln.	Yder- murene ere af	Tag- be- dæk- ning.	Den indvendige Indretning og Benyttelse, Loft, Gulv, Udstyring, Skorstene m. v. Ved hver Bygning anføres om Fundamenter, Kåkelovne, Kømfur m. v. ere medregnede og da for hvilke Beleb.	Alder.	Værdi som Ny- bygning.	Værdi til For- sikring.	Be- glæres forsikret for
-----------------------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------	---------------------------	------------------------------	---	--------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Kr. Kr. Kr.

Omskrivning af foregående
sides hovedtekst:

Det er opført af ny og sammen-
bygget med a og benyttes til
Kjøkken og Tørvehus. 3 Fag
eller 7 Al benyttes til Kjøkken
med Bræde-Loft og Gulv
Det er forsynet med de fornød-
ne Vinduer og Døre og vur-
(12 Al eller 7 Fag benyttes til Tørvehus)
deres som ny Bygning uden
Fundamenter saaledes

50 kvadrat alen	8 Kr.	400
84 kvadrat alen	4 Kr.	<u>336</u>
		736

Den samlede Forsikringssum bliver saaledes... **4764**

Med Hensyn til Skorstene, Bagerovne og Ildsteder bemærkes særlig: *Vi deler sig Gjælden om Løbet og foot Pløfken
de under Pløfken og tilhøret tilsvarende!*

Den tidligere Forsikring for **4028** Kr. under Fors.-Nr. **84** udgaar.

Nærmeste Nabosted er **uforsikret** Fors.-Nr. tilhørende **Lars J. Nielsen** og dette

Der drives følgende Næringsbrug i Ejendommen: *Ma. indførelse og Tandbehandling*

Denne Forretning have vi foretaget saa samvittighedsfuldt, at vi tør bekræfte dens Rigtighed med vor Ed, naar paafordres.

J. E. Sørensen
Formand.

P. M. Sørensen
Vurderingsmand.

P. M. Nielsen
Rekvirent.

Indtaget:
Forretningen..... **2** Kr. Øre.
Beskriveleeren.....
Branddirektøren.....
Ialt...

J. E. Sørensen
Formand.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Ogsaa mulig uforsikrede Bygninger med Afstande maa angives.

N.
↑
S.



Onkel Villiam Lykkegaard Nielsen har i et brev til mig skrevet nogle erindringer fra

Bedstefars og bedstemors tid som forretningsfolk
i Bindslev 1889 - 1900.

Mor og far blev gift d. 24. juni 1889, årets længste dag. Det første årstid boede de til leje i en fløj af gården Nørgaard, her havde far et lille forretningslokale og arbejdede som skrædder.

Samtidig byggede de et hus ved hovedvejen i Nr. Bindslev, hvor de så satte bo. Huset var et pænt godt hus, det bestod af en treværelses lejlighed, butikslokale, værksted og tørverum m.m.

Taget var tækket med naturskifer, og der var en stor kvist ud mod vejen. På loftet var der 3 ret store værelser.

På sidefløjen var en beboet storkerede.



Skitse over husets indretning.

En overgang var butikken samt værelserne ovenpå lejet ud til Ulrik Sørensen, vistnok på grund af økonomiske vanskeligheder på grund af store tilgodehavender. Forretningen blev da drevet under firmanavnet "Wett & Wessels Udsalg".

Senere overtog far igen butikken og drev både manufaktur- og skrædderforretning. Værelserne ovenpå blev udlejet til syersker, der dels syede for forretningen, dels for egen regning. Nu gik det stadig fremad, der var mange folk på værkstedet, som regel to svende og to lærlinge. Far, der i sin opvækst havde et noget svagt helbred,

blev raskere med årene, han havde et muntert og glad sind, var foretagsom og ivrig, kunne diskutere og snakke med folk om tidens og døgnets begivenheder. Mor var mere stille og rolig af natur, jeg mindes, at hun ofte sang og nynnede ved sit arbejde.

I Nr.Bindslev kom efterhånden 5 drenge og 1 pige til verden, så der var nok at rive i.

Naboerne til den ene side var smeden Lars Peter og mod syd snedker og tømrer Niels Hjort, samt maler Holm Jacobsen, der senere flyttede til Sindal. Sidstnævnte havde børn i samme alder som os, og vi legede selvsagt meget sammen. Også Kr. Kirkegaards børn af 1. ægteskab hørte med til vore bedste legeskammerater.

Skolegangen begyndte med, at bedstemor lærte os bogstaverne, senere kom vi to ældste drenge på 6 og 5 år i en "pogeskole" hos madam Sandberg, her gik vi et årstid, og så begyndte vi i Tronsmark friskole, der var oprettet af Indre Mission. Her gik børn både fra Nr. Tversted og Bindslev.

Der var et ret skarpt skel mellem I.M. og grundtvigianerne, der bl.a. viste sig ved, at I.M.s folk kun sjældent søgte Bindslev kirke, hvor pastor Bugge var præst, man søgte til Tversted, Uggerby og Mygdal. Far var en meget flittig kirkegænger, mor, og til tider vi store drenge, var ofte med til Tversted kirke, turen foretog vi selvsagt til fods. Vi gik til søndagsskole i Tronsmark skole, her kom mange børn.

Bedstefar i Bindslev var fingernem og havde et værksted på loftet i sit hus; han lavede kælke, små vindmøller og andre ting til os. Vi løb meget ofte op til "Bedste" og "Tante" i deres lille hus.



"Vi løb meget ofte op til "Bedste" og "Tante" i deres lille hus", skrev onkel Villiam.

Økonomiske vanskeligheder.

Herom fortæller bedstefar selv i en kladde til en ansøgning:

Ved
 Ved Læsning af Kiøbelij Dagblad
 fra København og Hjørring Nummer No 199 for
 Torsdagen den 26 Junius ser jeg De søger en
 fortrøede Bestyrer til en Forretning paa en
 Landplads.
 Jeg tillader mig herved at ansøge om Pladsen
 Jeg vil erbyde Pladsen paa en lille fast Gaard,
 samt Overseer af Omsætningerne.
 Sjævn Skædder 32 Aar gl. Gift og har 3 Børn.
 Ved Faget har jeg arbejdet i 17 Aar. Hos Hrn
 Skædder J C Christensen i Hjørring har jeg
 gennemgaaet et Kursus i A B Hütters
 Fiskgjæringmethode.
 Det bemærkes at i 6 Aar har haft en
 Manufakturforretning som jeg selv har paa
 og herfor er jeg saa for tilfældigt, at den
 retning søbende jeg paa en ny Plads,
 den Forretningen op til ca 2 Aar.
 Forbindelse hermed maa jeg yderligere
 se at Giinden til jeg beskæftigede den

= til Velt Kjøbs. Udvalgt i Hjørring var at
 = der her paa Egnen findes en Udskrift =
 = Credit naar til mine Formue var for lille.

Derimod har jeg i 2 Aar bestyret en Manu-
 facturforretning for Hrs. Fabian W. Lorenzen
 i Frederikshavn naar paa Læsø.

Afskrift af Indbetalning fra samme vedlægges.

De Bestyrelsen af Fidelessen her har mig
 fra Velt Kjøbs. Udvalgt vished sig at være
 iudholdig for Landboerne her, og vedholdt
 for 20 Aars Tid, har jeg bestyret Forret-
 ningens til Dato, og vedbliver hermed
 forlovet. Læsø her Indboerens
 af Udvalgt i Hjørring vil kunne
 faa's Iderlige Oplysninger -
 Indbetalning fra samme kan ogsaa
 skeffes og tilsendes.

I den stillestående Høst har jeg
 i Høst naar at jeg er Dem tilfreds
 begynder jeg mig med mig og

N. Nielsen

Kladden til ansøgningen på den foregående side
og anbefalingen nedenfor
havde jeg lånt af moster Klara.

Høi N. Nielsen Bændelen der i
2 Aar for bestyrelsen en Forretning
for Tændstøknat er det mig en stor
glæde at anbefale, da jeg tror at for
dit senere Tid vil være det Hver
som maatte blive som betragtet
med Forsigtig, Sandhed, og Orlighed
og de i overvejet Hensende gjald
Mærkelser, der ved sin høimåde
Opførelse forhaar at gjøre sig
afholdt.

Oluf Jørgensen
Manufakturhandler

Løst: Januar 1897.

Om bedstefar sendte ansøgningen eller fik nogen som helst reaktion på den, ved jeg ikke. I hvert fald fik han ikke stillingen, men i maj 1898 fik han denne næringstilladelse:

Politimesteren

i

Horns Herred

Gjør vitterligt at Aar 1898 den 11. Maj har

Niels Christian Nielsen
der er født i Tversted den 3. Maj 1865 vundet

Næringsbevis

som Skrædder i Bindslev By og Sogn.

I Kjendelse til Kommunekassen er betalt 24 Kr.

Til Bekræftelse under Haand og Embedsseglet.

Frederikshavn
Kjøbstad og
Horns Herred
(underskrift)

Det håndskrevne næringsbevis på folio-ark havde jeg lånt af moster Klara.

"Hovedbog for Detajlhandler Niels Nielsen 1892 - 1900."

Bedstefars hovedbog opbevares på Lokalhistorisk Arkiv i Hjørring, jour. nr. 108/1968.

Selv om der på regningerne var trykt: "Bindslev Konstante Manufakturforretning" måtte bedstefar i udstrakt grad give sine kunder kredit.

I året 1892 havde han således i hovedbogen opført 485 kunder, der havde købt varer eller fået syet på kredit. Tilgodehavendet blev sjældent betalt før en måned eller to efter salget. Ofte gik der betydelig længere tid, og selv forholdsvis mindre beløb kunne det undertiden være nødvendigt at indkassere i rater:

Skomager Justinus Jensen, Nr.Bindslev købte den 10. marts 1893 varer for i alt 5 kr. 75 øre. Den 11.juni samme år betalte han et afdrag på 1,25 kr., og den 20.august og 24.oktober s.å. betalte han henholdsvis 1 kr. og 2,50 kr. Den sidste 1 krone blev aldrig betalt.

Kundekredsen var folk fra Bindslev, Tversted, Tuen og Aalbæk:

Sypige Kristine Pedersen, Altona, Ø.Tversted
 Syjomfru Krestine Mølbak, Tversted
 Symadame Tine Jepsen, Nr.Bindslev
 Høvl-Anemagrete, Sdr.Bindslev
 Svigerfaderen Lassen Lykkegaard, Nr.Bindslev
 Gårdejer Peter Jakobsen, Tingmarken, Bindslev
 Kirken i Bindslev
 Frederik Johansen, Nr.Bindslev
 Peter Petersen ("Fatter Tronsmark") Tronsmark
 for blot at nævne et lille udpluk.

Kunderne i bogen er ikke skrevet i alfabetisk orden, men indført efterhånden som de fik kredit. Så bedstefar havde nok noget besvær med at finde frem til de enkelte personer på de 464 sider, hvor der endda ofte var opført tre forskellige navne på hver side.

En del kunder havde mellemregning, eller som der står i hovedbogen: "Kontra Regning" med bedstefar. Det gjaldt f.eks. naboen, smed Lars Peter Nielsen og navnlig genboen, skomager Niels Peter Tellefsen. Her købte bedstefar den 1.november 1898 et par sko til 2 kr. 85 øre.

Selv betalingen for børnenes undervisning i skolen blev krediteret lærerens konto: " 1899. Dec. 11. Betalt Skolepenge 25,00 kr.", står der på kontoen for lærer S.Knudsen, Tronsmark. Det var taksten for et års undervisning af 2 børn i friskolen.

En del kontobeløb måtte bedstefar ofte tilskrive renter både for to, tre eller fire år. I værste fald måtte beøbet overføres til tabskontoen, som den 16. februar 1899 var nået helt op på i alt 3.244,76 kr. - et betydeligt beløb, når man tænker på, at en daglejer i Hesselbæk på den tid fik en dagløn på 50 øre. Til yderligere sammenligning kan det nævnes, at der i forretningen i året 1899 i alt blev solgt for 10.174 kr.

Hovedbogens tekst giver næsten ingen oplysninger om forretningens varer og priser. Der står som regel kun: "An Varer", "Pr. Kontant", "Balange" og "An Saldo". Men på side 42 var en regning vedhæftet med en knappenål. (Hvad skulle en skrædder vel ellers bruge i stedet for clips?). Og mellem side 57 og 58 lå en lille lap papir, der skulle gøre det ud for en regningskladde. Begge bilag er kopieret på de næste sider, og de kan give os et lille indtryk af forretningens varesortiment og prisniveau.

Blandt leverandører til forretningen kan nævnes:

Grosserer L.C.Ipsen Møller, Kjøbenhavn V
 A.Rasmussen & Co., Pilestræde 52, Kjøbenhavn K
 Vilh. Løngrens Fabriker, Odense og
 De Herrer Grosserer Brødrene Toftgaard, Aalborg.

En regnings-kladde fra hovedbogen:

Norre Bindslev, d. 21 August 1898

Herr Jens Peter Fosgeresens Landarbejd

fra

Bindslev Kontante Manufakturforretning

ved

N. Nielsen.

			Kr.	Øre
1889				
	7	for det rest for et par Sneklader	1	00
		for Lyet et par Sneklader	1	35
		en Vest	1	35
		en Nattrøis	1	00
		en Vestrog		80
		Vat 15 Kierkong		15
		Borkong 8 2 Spinder 6		16
		Et hal Højer 3 Garn 14		21
		Knopper 25 b		25
1891	23	for et par Sneklader og		
		en Vest for i alt	8	75
		for en Krog		85
			70	37
1895	1	for Sneke . . . for . . .		63
1896	1	— do do		65
1897	1	— do do		67
1898	1	— do do		70
			18	22
		for Salt et Sneke for	5	00
			13	22

Regnings-kladde, fasthæftet til hovedbogens side 42 med en knappenål.

Dundelen den 28/1, 98

Skarvoges Væbelen Gårdsbøks Bindelse
 — fra N. Nielsen Dundelen —

1889 den 1 Et Hovedbøksklade	275
2 Lærere bøksklade a 75	150
1 Bule Skole	33
1890 den 4 Et Lærere bøksklade	30
10 den 7 med 85 en Hat 20 Lærere 45	160
12 Lærere Bamsel, tai	504
4 - 3 Lærere 100 et Hat 10 fat 100 Lærere 200	620
10 Hænder for Lærere 225	1650
	<u>1467</u>
20 den 2 Lærere Gæstere a 95 70 Følge 30 Skole 85	
2 Lærere Skole 95 70	255
1891 den 30 B. med Lærere 5.40	1722
1892 den 30 Et Hat 10 Fat 100 2 Lærere Lærere 95 70	1182
en Lærere 100 Skole 70	401
1891 den 18 den 4 Lærere Lærere a 95	140
1892 den 9 - 12 Lærere Bamsel tai a 40	480
Et par Underbøksklader	150
6 Lærere Lærere a 25	150
2 Lærere - Bamsel tai a 40	100
1 Skoleholder 25 - 2 Lærere Skoleholder 150	150
27 2 Lærere Lærere a 25 50 1 Lærere 20 en Hat 70	140
1892 den 2 B. med et par Skole Gæstere	2893
1891 den 29 den 1 En Hat 287	2293
1892 den 24 - 1 Lærere Bamsel tai a 17	30
den 10 et Et par Hænder med Fat	140
	<u>5533</u>
Nærke frist til første januar 1894	2985
Nærke fra første januar 94 til første januar 1898	2548
Januar 1898 1 Lærere 117 a	1170
	<u>6413</u>

Skomager Niels Peter Tellepsen Lindes Binde

20	An Saldo	35 82		1876	21	Transport		
23	An Vares	11 81		Junii	29	Andylin & Tiley		
25	An do	36 19		Juli	29	Ando do	17 06	
23	An do	29 00		Decr	29	Ando do	5 00	
2	An do	2 64		Feb.	3	An Sylinder & Helg	5 82	
6	An do	2 80		1877	10	An do do	25 00	
16	An do	1 58		Junii	1	An Frankfort Land	12 92	
16	An Vares	30		Decr	29	An Sylinder		8
16	An Vares	5 27		1878	1	p. Saldo	87 54	8
17	An do	1 13		Januar		Balance	87 54	
4	An do	3 49				An Saldo		
18	An do	2 10				p. Frankfort Rejning		3
	An do	46				p. Ulyand		1
16	An do	2 98		Mai	26	An Vares	1 92	
11	p. Kasse for Rejning		59 05	Junii	8	An do	1 00	
	An Vares	8 75		27	27	An do	4 00	
	Saldo		85 27	Aug	2	An do	3 50	
	Balance	144 32	144 32	16	16	An do	37	
	An Saldo	85 27		20	20	An do	2 00	
30	p. Kasse		20	30	30	p. Frankfort		
21	An Vares	5 75		Juli	9	An Vares	12 00	
	p. Fr Rejning		38 50	Sept	9	p. Frankfort d. p. the		
	p. Kasse		10	12	12	An Vares	4 50	
	Saldo		22 52	Nov	1	p. Frankfort d. p. the		
	Balance	91 02	91 02	2	2	p. Frankfort		1
	An Saldo	22 52		17	17	p. Frankfort d. p. the		1
18	An Vares	7 77				An Vares	3 25	
3	An do	2 75		18	18	An Vares & Sylinder	11 94	
27	An Vares	3 15		17	17	An Vares	64	
			7 100			p. Saldo		
							132 66	13

Peter Pedersen Tromsømark Bredde

1892	Mai 11	An Saldo	34 95	
	25	An Vares	2 00	
Juni	13	An do	35	
	22	An do	75	
Juli	2	An do	17 25	
	3	An do	1 95	
Augst	17	p. Kasse	52 32	
		Saldo	4 93	
		Balange	<u>57 25</u>	<u>57 25</u>
		An Saldo	4 93	
Sept	15	An Vares	18 38	
		An do	3 75	
	22	An do	24	
	29	An do	7 25	
Okto	12	An do	65	
	31	An do	5 75	1 75
Nov	2	p. Kasse	10 75	
Des	22	p. Kasse	32 45	
		Balange	<u>94 95</u>	<u>34 95</u>
		An Vares	30	
	27	An do	84	
1893	Juni 16	An do	10 65	
1894	Febr	p. Kasse	11 75	
1895	Mai 15	An Vares og Sglain	27 63	
	Okto 3	p. Kasse	20 00	
1896	Des 18	An Sglain og Vares	24 42	
1897	Okto 26	p. Kasse	32 05	
1898	Mai 15	An Sglain tilag	12 41	
	Augst 5	p. Kasse	12 41	
	15	An Sglain og Tilag	11 21	

1897	Juni 2	An Saldo	23 28
	Nov 29	An Sglain Tilag	24 00
	Des 15	- do do	1 50
1898	Juni 25	P. Kasse	
	April 29	P. Kasse	
	Juni 27	An Vares	14 91
	Okto 11	= do debitt	1 89
	20	= do	13 60
	Nov 11	= do	12 08
		P. Saldo	
		Balange	<u>90 66</u>
1899	Juni 1	An Saldo	39 99
	5	P. Kasse	
	27	An Vares	3 14
	Nov 4	- do	60
	16	- do	66
	Juni 23	- do	10
	Nov 28	- do	175
		Balange af 1899: 24. 12. 99	80
		P. Saldo	
		Balange	<u>470 4</u>
1900	Juni 1	An Saldo 27.01	230 8
	Febr 14	P. Kasse	
	Okto 13	An Sglain og Tilag	24 63
	17	- Vares	63
		P. Saldo	
		Balange	<u>52 30</u>
1901	Juli 1	An Saldo	25 26
1902	Febr 22	P. Kasse	
		An Sglain og Tilag med 1/2	13 00

Tabs Carbaer

500

Husmand Niels Ochi Nielsen Vasse Brudelev Hede	5 28
Lars Thomsen fasken fra Kottegaard, A. Skov	72 32
Niels Ochi Nielsen fasken Odum Mark	1 12
Jens Peter Larsen (Jens Fasken Lars) n. d. Mrs. Kajsmund Gyssens ^{Vinstueby} 1803	18 03
Anne Sofie Jensen ved Kristen Frederiksen Vasse Brudelev	25 61
Laurits Olsen (An Sofies Lars) d. d.	10 50
Jens Peter Jensen fasken i Marien Haimsted	21 13
Ole Ochi Simonsen th Esker Trossled fasken	10 69
Ochi Niels Esker Trossled ¹⁸⁴⁴ 1299	13 04
Jacob Hall Jorgensen Tross	5 61
Ole Andersen (Anders, Klites Lars Larsen Brudelev	7 50
Laurits Mathias Jensen d.	4 50
Jens Ochi Andersen Esker Trossled	3 30
Niels Ocherensen fasken Kabanand, Trossled <u>Tid</u>	6 78
Ange Marie Jensen dagord n. gift med Skovbyer	3 47
Peder Nielsen Raabjerg Husmand Esker Trossled	10 78
P. Bak fasken Mogens bak Brudelev	12 98
Johannes Kallehavn Trossled Brinner	5 98
Anne Nielsen Peter Nielsen Peter Esker Trossled	32 24
Jens Peter Jorgensen Larsen Brudelev Husmand	12 02
Karoline Pedersen fasken fra Lystrup Brudelev	2 16
Jens Peter Jensen Klins Trossled	2 56
Niels Ochi Ocherensen fasken Rojles, Hede og	33 25
Jens Grainbaks Enke Vasse Brudelev	2 34
Jens Peter Jensen Klins Esker Trossled	1 43
Klaus Aagaard Brudelev	4 21
Peder Ocherensen fasken Post, Trossled n. d. Allack	4 54
Marie Hansens fasken Tross, Lystrup Brudelev	7 45
Ochi Martinus Ocherensen d. d. Marie Val Larsen Brudelev	34 32
Lars Halme (en fatter til P. Halme Aagaard)	44 80

Kassen 1898. Kassen 1898

Monat	1898	1898	1898	1898	1898	1898	1898
Jan	Kassen 120. behalt...	120 00	120 00	Nov	16	Kassen 280 1/4 1/4 1/4 1/4	1781,50
Feb	Kassen 70, 75 36 00	106 00		Dez	27	Kassen 250 2/4 2/4 2/4 2/4	100 00
Mar	1/16 1/18 1/20 1/22 1/24 1/26 1/28 1/30	168 00	250 00	Jan	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	110 00
Apr	1/12 1/14 1/16 1/18 1/20 1/22 1/24 1/26 1/28 1/30	119 00	250 00	Feb	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	144 00
May	1/10 1/12 1/14 1/16 1/18 1/20 1/22 1/24 1/26 1/28 1/30	101 00	250 00	Mar	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	135 60
Jun	1/8 1/10 1/12 1/14 1/16 1/18 1/20 1/22 1/24 1/26 1/28 1/30	63 00	45 00	Apr	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	225 00
Jul	1/6 1/8 1/10 1/12 1/14 1/16 1/18 1/20 1/22 1/24 1/26 1/28 1/30	66 00	100 00	May	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	124 00
Aug	1/4 1/6 1/8 1/10 1/12 1/14 1/16 1/18 1/20 1/22 1/24 1/26 1/28 1/30	28 00	28 00	Jun	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	28 00
Sep	1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/13 1/15 1/17 1/19 1/21 1/23 1/25 1/27 1/29 1/31	110 00	100 00	Jul	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	46 00
Oct	1/2 1/4 1/6 1/8 1/10 1/12 1/14 1/16 1/18 1/20 1/22 1/24 1/26 1/28 1/30	144 00	100 00	Aug	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	37 00
Nov	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	135 60	350 00	Sep	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	37 00
Dec	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	124 00	225 00	Oct	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	103 00
Jan 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	124 00	225 00	Nov	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	200 00
Feb 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	28 00	61 00	Dec	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	185 63
Mar 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	46 00	70 28	Jan 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	150 00
Apr 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	37 00	70 28	Feb 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	605
May 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	103 00	175 00	Mar 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	40 00
Jun 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	200 00	200 00	Apr 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	65 00
Jul 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	185 63	185 63	May 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	80 85
Aug 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	150 00	183 53	Jun 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	138 88
Sep 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	605		Jul 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	140 00
Oct 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	40 00	40 00	Aug 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	410 96
Nov 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	65 00	65 00	Sep 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	30 00
Dec 1899	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	80 85		Jan 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	460 96
Jan 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	138 88		Feb 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Feb 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	140 00		Mar 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Mar 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	410 96		Apr 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Apr 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	30 00		May 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
May 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31	460 96		Jun 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Jun 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31			Jul 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Jul 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31			Aug 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Aug 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31			Sep 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Sep 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31			Oct 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Oct 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31			Nov 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Nov 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31			Dec 1900	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
Dec 1900	1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31			Jan 1901	1899	Kassen 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	

Mærkværdigvis er der i hovedbogen ingen spor af forretningens virksomhed fra 1888 til 1891 med undtagelse af de to førnævnte regnings-kladder.

Der er rigtig mange indførsler i hovedbogen fra året 1892. Omsætningen har været god og kreditgivningen stor.

Fra 1894 til 1895 er omsætningen faldende, og i 1896 og 1897 er der næsten ikke bogført varer, men hovedsageligt posteringer vedrørende skrædder-virksomheden: syløn, syløntillæg, syløn & tillæg. Måske er det netop i disse år, at butikken var udlejet til Wett & Vessels Udsalg.

I hvert fald er der flere ting, der tyder på, at bedstefar igen overtog udsalget i maj 1898. Han fik nemlig næringsbevis som skrædder den 11.maj 1898, og i hovedbogen begyndte han på en ny side (s.989) at føre:

"Kassen 1898. Maj måned solgt for 623 kr., Juni måned 736 kr." osv.

Fra maj måned og året ud solgte han for i alt 5.926,09 kr. Muligvis er det i denne periode at forretningens navn ændres til Bindslev Kontante Manufakturforretning ved N.Nielsen, men kreditgivning kunne altså ikke undgås.

Alligevel ser det ud til, at der kom godt skub i forretningen.

Nørre Bindslev by i 90erne.

Fotografierne på de følgende sider og tegningen på næste side kan give os et indtryk af, hvorledes byen så ud i 1890erne, mens bedstefar og bedstemor boede her.

Fotografierne er affotograferet fra min billedsamling om Bindslev. Det er hovedsageligt gamle prospektkort, der ikke kan dateres nøjagtigt.

Skitsen er udarbejdet efter en tegning, som onkel Villiam Lykkegaard Nielsen udfærdigede i 1963. Han udtrykte selv, at tegningen var mangelfuld, for han var kun 9 år, da familien flyttede til Hesselbæk. Men onkel Villiam havde en god hukommelse og var en glimrende fortæller.

Derfor citeres i det følgende hans kommentarer til skitsens numre:



1. Købmand Ove Sørensens ejendom med blandet landhandel og landbrug. Ove S. var en ældre mand, hvis søn Emanuel hjalp i butikken og i landbruget.
2. Her drev G.Børglum af den kendte børglumslagt en manufakturforretning bistået af sin søster.
3. Købmand N.K.Lunds kolonial- og trælastforretning. En forholdsvis ny forretning, hvis indehaver var stor, tyk og kraftig. Han byggede senere Biledgaard. Hans kone blev tituleret med frue.
4. Skomager Tellefsen byggede i slutningen af 90-erne dette hus, hvori han drev skomageri.
5. Frk. Bødker drev her en mindre manufaktur- og trikotageforretning.
6. Købmand Christensens Købmandshandel. Han flyttede senere og blev ansat i FDB, vist i Aarhus.
7. Her lå den gamle Nr.Bindslev skole, der var lidt landbrug til og en stor og dejlig have. Midt i skolegården stod en stor træpumpe. Gerhard Møller var enelærer her gennem mange år. Han var en begavet og velanskrevet lærer, dog søgte mange af børnene i Bindslev til I.M.s friskole i Tronsmark. Møller var tillige kirkesanger i Bindslev kirke formedels en årlig løn på 20 kr. Da lønnen i begyndelsen af det ny århundrede steg til 120 kr., frasagde Møller sig bestillingen, han "ville ikke have den gerning for betalingens skyld !"
Han var enkemand og havde 3 døtre og 2 sønner.
8. Her boede landpost Sandberg, hvis hustru madam Sandberg havde en pøgeskole. Sandberg blev senere bypost i Randers; da han tog sin afsked flyttede han tilbage til Bindslev og boede i nr.37.
9. Her boede en ældre mand, Kr.Frederiksen med sin husbestyrerinde "Ræv-Soffi".
10. En nyopført lægebolig, hvor læge Oppermann boede, det var den første læge i Bindslev; i den første tid boede han i Nørgaards østfløj.
11. Bager Johansen i den nordlige ende af huset og en træhandler i den sydlige.
12. En indvandret tysker Buck og madam Buck havde her slagterforretning.
13. Smed Lars Peter med familie drev her smedeværksted. Smeden opførte en vindmølle, der bl.a. drev en stor mekanisk hammer. Han havde 2 sønner og 2 døtre, den yngste datter Lydia var i mange år sygeplejerske i Bindslev.
14. Niels Nielsens skrædder- og manufakturforretning. Ved siden op ad baghuset var opsat en storke-rede, der var beboet af Danmarks nordligste storkepar.

15. Michailsens hus. Her havde snedker C. Jensen (Holmen) sit værksted. I sydenden af huset var træhandel (træsko).
 16. Vogn- og fragtmand Svend Jensen Thomsen, der kørte dagvogn to gange om ugen til Hjørring. Han havde en lukket vogn, der foruden pakker kunne medtage ca. 10 personer.
 17. Et hus, der blev kaldt "Klem-imellem".
 18. Bindslev Andelsmejeri.
a. mejeri, b. privatbolig.
 19. En gammel forfalden ladebygning, der ejedes enten af Chr. Frederiksen eller Ræv-Soffi.
 20. Et lille hus, hvor der boede en gammel pige.
 21. Gartner Nyborgs landejendom med lidt gartneri.
 22. Et mindre hus, hvori der en kort tid blev drevet en privat realskole.
 23. Kren Halds hus, her boede et par gamle mennesker, som ungdommen til tider - særlig nytårsaften - drev halløj med.
 24. Et mindre hus.
 25. Peter Lykkegaards gård (forhen Lassen Lykkegaards gård).
 26. Martin Lykkegaards ejendom.
 27. Lassen Lykkegaards og hustrus aftægtshus. Hos dem boede tillige deres døvstumme datter Marie.
 28. Karen Møls hus.
 29. Niels Peter Nørgaards ejendom. En have med store træer lå på den anden side vejen. Niels P. Nørgaard så man gerne med en stor træpipe.
 30. Thomas Peter og
 31. Frants solgte omkring 1900 deres ejendomme til købmand N.P.Lund. En ny gård, Biledgaard, blev opført vest for vejen.
 32. Her boede Frederik Johansen (Søndergaard). Han havde deltaget i krigen i 48 og mistet sit ene ben, hvorfor han brugte krykker.
- Nr. 33-37 har der ikke været plads til på kortskitsen her i hæftet. Disse huse eller ejendomme var beliggende sydvest for nr.32.
33. Bindslev mølle og møllerens hus.
 34. Johan Nielsens gård.
 35. Andr. Chr. Lykkegaards gård.
 36. Her boede en gammel mand, der blev kaldt "Pej Ajs". Han gik gerne i ufarvet vadmelstøj.
 37. Se, nr.8
 38. Et lille hus, der ejedes af kommunen.
-



Nordre Bindstev By, Bindstev Sogn

Målforhold 1: 4000

Fotokopi af kort 1: 4000, der har været i brug som matrikelkort fra år 1862 til 1892. Matrikeldirektoratet påtager sig intet ansvar for kopiens tykkelighed og det bemærkes, at fremstillingen har foretaget sig på grund af manglende oplysninger om den oprindelige korts tilstand.

Bindslev by i 1890erne.

Hovedgaden i Nørre Bindslev by lignede en bedre markvej med render i begge sider til afledning af regnvand.



Til venstre i billedet ses købmand Christensens forretning, samt portal og indgangslåge til Nr.Bindslev skole. Barnevognen til højre står foran Sundbæk Johansens bagerbutik. Umiddelbart nord for denne ses lægeboligen, og i baggrunden ligger Kr.Frederiksens ejendom.



I forgrunden til højre ses snedker Holmens og træhandlerens hus. Derefter følger skrædder Niels Nielsens hvidkalkede forretningsejendom, omgærdet af et lavt stakit. Nord for telefonpælen ligger lægeboligen, og i baggrunden på Smedebakken ses Kr.Frederiksens ejendom. Manden i forgrunden til venstre står uden for

N.H.Lunds købmandsforretning. Nord herfor ses den hvide gavl af skomager Tellefsens hus. Frk. Bødgers manufaktur forretning og købmand Christensens forretning kan skimtes i baggrunden.



Naboerne mod syd.

Personerne foran ejendommen er antagelig familierne: snedker C.Jensen Holmen, træhandler ?, ejendomsmægler J.Mikaelsen, samt et par ældre mennesker.



Genboerne.

Niels Peter Tellefsen med familie og skomagervend.

Nørre Bindslev by omkring 1900.



Hovedgaden set mod syd fra Smedebakken.
Til højre i billedet dominerer de høje træer ved Nørre Bindslev skole. Til venstre ses lægeboligen, og på samme side, længere nede i byen ses en bygning med en stor, hvid kvist. Det må vist være Niels Nielsens skrædderforretning.



Prospektkort over hovedgaden, set mod syd, ca.1905.
Til venstre i billedet ses den ejendom, der fem år tidligere var bedstefars skrædderforretning.

Nørre Bindslev by.



Den gamle bro over Uggerby å.
Også dengang var der lystfiskere på broen.

Køb af "Vester Hesselbæk".

I året 1900 byttede Niels Christian Nielsen skrædderforretningen med gården "Vester Hesselbæk". Enken Maren Nielsen overtog forretningen i Bindslev, og bedstefar betalte 8.000 kr. kontant ved byttehandelen og overtog de faste kreditforeningslån i gården på 11.000 kr.

Niels Christian Nielsen havde forbeholdt sig ret til at fortsætte skrædderforretningen til 1. december, men var villig til at holde op før, hvis Maren Nielsen eller en anden ville overtage varelageret til fakturapriser.

Maren Nielsen førte forretningen videre et kort stykke tid sammen med sin søn, hvorefter ejendommen blev afhændet til snedker Holmen.

Mageskiftekontrakten findes i
Horns herreds skøde- og panteprotokol 1897 - 1901
B 26 SP 25, side 610.

På de følgende sider gengives kopier fra protokol-
len, samt en omskrivning af den gotiske håndskrift.

Mageskiftekontrakt.

Imellem os undertegnede Maren Nielsen, enke efter Søren Christian Jensen af Hesselbæk i Bindslev sogn, og købmand og skrædder Niels Christian Nielsen af Nørre Bindslev er følgende mageskiftekontrakt afsluttet: Jeg Maren Nielsen overdrager herved til Niels Chr. Nielsen følgende mig i henhold til skøde, tinglæst den 15. november 1876 tilhørende ejendom M. nr.1a af Hesselbæk i Bindslev sogn, hartkorn 3 tdr., 6 skp., 2 fdk., 2 1/4 alb., gammelskat 79 kr. 11 øre, hvoraf præstetienden er konstateret. Konge-korn, kirke-korn og kvægtiende er tilkøbt, men adkomsten hertil er mangelfuld.

M. nr.4b af Aagaard i Bindslev sogn, hartkorn 2 skp., 3 fdk., 2 1/4 alb., gammelskat 8 kr. 89 øre med anpart i konge-korn, kirke-korn og kvægtiende. Præstetiende er konstateret. Hvad ældre skøder omhandle betræffende forbehold af jagtret og brugsoverdragelse af nogen jord er bortfaldet.

M. nr 37bg af Eskær hovedgaard, Mosbjerg sogn, hartkorn 1/2 alb., gammelskat 16 øre, tidligere betegnet nr.120 fo. Vejservitut og bestemmelser om skadeligt vands afledning respekteres.

Endvidere overdrager jeg til Niels Chr. Nielsen den mig ifølge gavebrev tinglæst den 26.marts 1879 tilhørende ejendom, m. nr.1c af bemeldte Hesselbæk, hartk. 2 skp., 2 fdk., 1 1/2 alb., glsk. 6 kr. 83 øre. Under overdragelsen er indbefattet ejendommens rette til- og underliggende, bygninger med mur- og sømfast tilbehør, besætning, avlsredskaber, korn, furage, gødning og mejeriinventar alt således som det for tiden forefindes. Det bemærkes, at jeg er i besiddelse af dokument, tinglæst den 14.marts 1888, hvorefter jeg har tilladelse til at hensesidde i uskiftet bo. Som vederlag for anførte overdragelser, der sker på den betingelse, at jeg Nielsen overtager den på den omhandlede ejendom Hesselbæk hvilende pantegæld til Kreditforeningen i Viborg stor 11.000 (er elleve tusinde kr.) overdrager jeg Nielsen til Maren Nielsen den mig i henhold til skøde, tinglæst den 21. august 1889 tilhørende ejendom i Nørre Bindslev, Bindslev sogn, m. nr.45ai, hartkorn 1 alb., glsk. 6 øre med påstående bygninger, mur- og sømfast tilbehør, samt andel i sognets konge-korn, kirke-korn og kvægtiende. Dog forbeholder jeg mig ret til og uden vederlag indtil 1.december d.å. i ejendommen at drive min købmands- og skrædderforretning i de dertil fornødne lokaler, nemlig butik, kontor, skrædderværksted og et loftskammer på den søndre ende af loftet. Men vil Maren Nielsen selv eller en eventuel lejer overtage mit varelager til mine fakturapriser, da er jeg forpligtet til at hève min forretning og flytte ud, når det forlanges. Endvidere forpligter jeg Nielsen mig til at betale til Maren Nielsen kontant 8.000 (er otte tusinde kr.) der berigtiges således: 600 kr. betales strax, 3.000 kr. betales i juni termin d.å. Jeg svarer ingen renter af disse penge.

Niels Eht. Nielsen, indfødt i Sønderjylland, som tidligere havde været i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark.

Niels Eht. Nielsen og Karen Nielsen har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark.

Jeg underskriver hermed alle disse ting, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark.

Niels Eht. Nielsen og Karen Nielsen har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark.

Jeg underskriver hermed alle disse ting, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark.

Skøde

Jeg underskriver hermed alle disse ting, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark, og som nu er i Norge, har indført alle sine penge og guld i Danmark.

Jeg Maren Nielsen overtager den på ejendommen i N. Bindslev, m. nr. 45ai hvilende pantegæld til Husmandskreditforeningen i Aalborg stor 2.300 (er to tusinde og tre hundrede kr.) Begge ejendomme tiltrædes strax af de nye besiddere og stå fra i dag for deres regning og risiko i alle henseender. Fremtidig forfaldende skatter og afgifter betale de ny ejere af den overtagne ejendom. Ejendommen Hesselbæk ansættes til en værdi af 21.200 kr., hvoraf den faste ejendom til 15.000 kr., løssøret til 6.200 kr. Ejendommen i N. Bindslev ansættes til værdi 4.500 kr. Omkostningerne ved handelen deles lige imellem begge parter. Udstedt i N. Bindslev den 17. april 1900.

Maren Nielsen m.f.p. Niels Chr. Nielsen.
Til vitterlighed: Niels Peter Tellefsen. Gerh. Møller.

For tydeligheds skyld og af hensyn til beregningen af de offentlige afgifter gives foranstående kontrakt følgende tilføjning: Til ejendom m. nr. 37bg er ældre adkomster mangelfulde.

Niels Chr. Nielsen, der ifølge kontrakten skal overtage pantegæld til Kreditforeningen i Viborg 11.000 kr. efter obligation tinglæst 13. juni 1888 indtræder i alle Maren Nielsens rettigheder og forpligtelser efter nævnte obligation, og de på gælden gjorte afdrag, samt det indbetalte reservefondsbidrag kommer ham til gode. Maren Nielsen skal efter kontrakten overtage pantegæld til Husmandskreditforeningen i alt 2.300 kr., efter obligationer tinglæst 4. december 1889 og 9. januar 1895, og indtræder hun i alle Niels Chr. Nielsens rettigheder og forpligtelser efter nævnte obligationer, og de på gælden gjorte afdrag og de betalte reservefondsbidrag komme hende til gode.

Niels Chr. Nielsen yder:

1. Overtagelse af pantegæld	11.000 kr.
2. Kontant byttesum	<u>8.000 -</u>
	19.000 -

Maren Nielsen yder:

1. Overtagelse af pantegæld	2.300 kr.
2. Overtagelse af løssøre	<u>6.200 -</u> <u>8.500 -</u>

Den afgiftspligtige byttesum 10.500 kr.

De overdragne ejendomme ere strax for de respektive køberes regning og risiko, hvorfor de i tilfælde af ildsvåde hæve assurancesummerne til anordningsmæssig anvendelse, ligesom de betaler fremtidige skatter og afgifter af de købte ejendomme. Når foranstående kontrakt i december termin d.å. er fuldbyrdet som anført med den kontante byttesums berigtigelse, er parterne pligtige til gensidig at meddele og modtage skøde på det omkontraherede. Niels Chr. Nielsen betaler renter til Kreditforeningen i Viborg af de i Hesselbæk indestående 11.000 kr. i juni termin d.å., Maren Nielsen betaler renten i juni termin d.å. af gælden til Husmandskreditforeningen. Kontrakten rati- haberes iøvrigt. Bindslev den 23. april 1900.

Maren Nielsen m.f.p., Niels Chr. Nielsen. Til vitterlighed under iagttagelse af d.L.5-1-7. S.Meldgaard. J.M.Ring.

Skjøde.

Da foranstående mageskiftekontrakt nu er opfyldt i alle dens ord og punkter, meddeler jeg Maren Nielsen herved skrædder Niels Chr. Nielsen skøde på samtlige ham efter kontrakten solgte ejendomme, der hjemles ham i overensstemmelse med kontrakten og loven. Udstedt i Frederikshavn den 29. september 1900. Som sælger: Maren Nielsen mfp. Som køber: Niels Chr. Nielsen.
Til vitterlighed under iagttagelse af d.L. 5-1-7.
S.Meldgaard. Graff

Stempel 30 kr.

829
Skøde

Mageskifteskøde.

Underskrevne skrædder Niels Chr. Nielsen af N.Bindslev sælger og mageskifter herved i henhold til mageskiftekontrakt af 17. og 23. april d.å. til enken Maren Nielsen den mig ifølge skøde, tinglæst 21. august 1889, tilhørende ejendom m. nr. 45ai af N. Bindslev, Bindslev sogn, af hartkorn 1 alb., glsk. 16 øre. Under overdragelsen er indbefattet ejendommens rette til- og underliggende, påstående bygninger med mur- og sømfast tilbehør samt anpart i kongekorn, kirkekorn og kvægtiende. Det overdragne er i handelen ansat til en værdi af 4.500 kr., der er berigtiget ved at sælgeren samtidig hermed har af køberinden erholdt mageskifteskøde på gården Heiselbæk i Bindslev sogn, m. nr. 1a med mere, der har større værdi, samt ved at køberinden, uden ansvar for sælgeren, overtager til fremtidig forrentning og indfrielse den i den hos solgte ejendom indestående gæld til Husmandskreditforeningen, stor i alt 2.300 kr. efter obligationer tinglæst 4. december 1889 og 9. januar 1895. Køberinden indtræder i alle sælgerens rettigheder og forpligtelser overfor kreditforeningen, og de på gælden gjorde afdrag, og det indbetalte reservefondsbidrag kommer køberinden til gode. Køberinden, der forlængst har overtaget det solgte, svarer skatter og afgifter fra 1. maj d.å. Overdragelsen er sket med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed sælgeren har ejet ejendommen, og han indestår for hjemmel efter loven. Udstedt i Frederikshavn den 29. september 1900. Som sælger: N. Chr. Nielsen.
Som køberinde: Maren Nielsen m.f.p. (med ført pen)

Til vitterlighed under iagttagelse af d.L. 5-1-7.
S. Meldgaard. Graff.

Modstående skøde forsynet med påtegning om (?) :
afgiftens berigtigelse forevist.

Onkel Villiam Lykkegaard Nielsen fortsætter her sine erindringer:

Flytningen til Hesselbæk.

Jeg husker, at far ofte talte om, at de store drenge havde godt af at komme på landet i stedet for at løbe om og ikke have noget at bestille, resultatet blev, at der kom en byttehandel i stand med Maren Hesselbæk, hun og en søn overtog forretningen, og vi fik så "V. Hesselbæk". Prisen for Hesselbæk blev ved byttehandelen ansat til 23.000 kr.

1. april 1900 flyttede vi til Hesselbæk. Købmand Christensen kørte mor og far og de mindste børn, og 3-4 store drenge spadserede derop. Det var en stor begivenhed for os. Gården var meget forsømt, der var vist 11 køer, nogle ungdreure, svin og 3 heste, men far viste sig snart som en dygtig landmand, selvom han hverken kunne pløje eller malke, han fik det forøvrigt heller aldrig lært. Mor var som husmor ferm både til at bage og brygge, hun forstod både at væve, karte og spinde. Hun længtes undertiden til det mindre virksomme liv i Nr. Bind-slev og talte om "den store gård" med de mange pligter og gøremål og "de mange børn", der vel til tider kunne være besværlige nok.

Efter flytningen begyndte et helt nyt liv for os store drenge; vi blev sat i arbejde, hjalp med pasningen af kreaturerne, allerede den første sommer gjorde vi nytte som hjorddrenge, vi hjalp med malkningen, kørte hestene ved hesteomgangen, når der skulle tærskes korn eller skæres hakkelse, det var om vinteren en kold omgang.

Dagligt liv i V. Hesselbæk 1900 - 1910.

Dagen begyndte ved 6 tiden om morgenen, om vinteren lidt senere, om sommeren lidt før.

Vi havde 2 karle og 2 piger. Karlernes første arbejde bestod for 1.karlen i staltdjeneste i hestestalden, 2.karlen (bælsen) muggede ud i kostalden og gjorde rent her. Pigerne og som regel en af drengene hjalp til med malkningen, mens far gav kørerne et første måltid. Mor lavede morgenmad, der bestod af kogt mælk og kaffe. Når dette måltid var overstået, holdt far morgenandagt. Der blev læst et stykke i bibelen, undertiden med forklaring af et bibelværk, der hed "Fra Guldgruben", til tider læstes op af en andagtsbog. Herefter bad far en bøn og fremsagde til slut trosbekendelsen og fadervor. Til slut sang vi alle med mor som forsanger en salme, mange gange var det "Har hånd du lagt" eller "Alt står i Guds faderhånd".

Derefter gik hver til sit arbejde. Karlene til markarbejde om sommeren, om vinteren i lo og lade.

Pigerne til deres arbejde om sommeren ofte til markarbejde i roerne, til høstarbejde og efterårsarbejde. Om sommeren var der en lille pause til formiddagsmellemmad. Kl. 12 til halv to middagspause, der spistes til middag, spiseseddelen bestod på hverdage gerne af kartofler og stegt flæsk, undertiden af klipfisk o.l. Eftermiddagen var gerne grød eller vælling. Eftermiddagen serveredes de første år i to store fade på det lange spisebord, hertil langede alle mand. Om søndagen fik vi ofte steg eller frikadeller og sødsuppe.

Eftermiddagsarbejdet begyndte kl. 1½ og varede til kl. 7½ afbrudt af en pause kl. 4½, hvor der spistes mellemmad. Om aftenen spistes "natter", der gerne bestod af vandgrød med mælk.

Når børnene nåede 7 års alderen kom de i skole i Tronsmark friskole. Den første skole var beliggende helt ude ved Tversted skel. Hertil gik vi både fra Bindslev by og det første halve år fra Hesselbæk. Søren M. Knudsen var lærer her indtil sommeren 1900. Han var ueksamneret, men havde været på seminarium et par år. Han var ingen dårlig lærer, vi lærte at skrive, læse og regne. Religion havde vi hver dag i den første time, desuden havde vi et par timer om ugen geografi og danmarkshistorie. I den gamle skole sad vi på lange 5 mands borde. I den ny skole, der stod færdig efter sommerferien 1900 var der 2-mands borde. Da Knudsen rejste kom en lærer Ernstsens, der havde lærereksamen, en dygtig lærer, men han var kun i Tronsmark et årstid. Derefter kom lærer Sørensen og senere lærer Thomsen.

Skolegangen var 5 dage for ældste klasse og 1 dag for yngste klasse om vinteren, om sommeren var det omvendt. Flere gange havde vi ret uduelige vikarer. Skolemateriellet var noget sparsomt. Et par vægkort til geografi, et sæt læsebøger til hver af de to klasser. Læsebøgerne stod på skolen. Småbørnene begyndte med en ABC, når den var gennemgået, begyndte man at læse i bibelhistorien forfra, og heri fik man lektie for og skulle læse hjemme. Danskundervisningen for de større børn bestod i læseøvelser og diktat.

Arbejdet med gårdens pasning optog det meste af de større børns tid sammen med skolegangen, men der blev også tid til leg og anden syssel, her spillede bækken en stor rolle for os. Vi fangede skaller, ørreder, ål i bækken, vi soppede og badede i den om sommeren, det var herlig tidsfordriv.

En anden god ting var de årlige skov og strandture. Hvert år var vi til det store slotvedmøde, her strømmede folk til fra en stor del af Vendsyssel. Et par kendte talere førte ordet, og bagefter udfoldede et broget og livligt folkeliv sig, madkurve tømtes, og familie og venner mødtes, der kunne købes øl og sodavand på pladsen. Alle havde en dejlig dag.

Også det årlige grundlovs møde i Odden skov var en oplevelse, det var et møde med national præg. Sognepræsten Madsen-Hindsholm talte først om grundloven eller et andet nationalt emne, og derefter var der en anden taler, der holdt en almindelig prædiken. Vi havde det hyggeligt med den medbragte madkurv, der tømtes i skoven, og så fik vi lov til at se Oddens fine kostald og store lade m.m.

Engang om året var det også sædvane, at vi i en af højtiderne kørte til gudstjeneste i Sindal kirke, ofte var det 2. juledag.

Ved høsttid havde vi 2 festdage hjemme på gården, den første, når alt kornet var mejet, den anden, når det sidste læs var bjerget i lade. De sidste to læs kaldtes "Kællingen" og "Stodderen". Det var afslutningen på en travl tid, så sluttede travlheden med en ekstra god middag.

Engang om året, ofte sammen med naboer, kørte vi til stranden ved Tversted eller Uggerby og havde en herlig dag med badning og leg ved stranden.

Søndag var en forholdsvis stille dag. Kreaturerne skulle selvfølgelig passes, men alt arbejde i mark og lade lå stille. Kirkegang blev passet, og da pastor Bugge blev forflyttet, blev det sædvane at søge Bindslev kirke, først for at høre pastor Jørgensen og senere især da pastor Kirkegaard kom. Om eftermiddagen kl. 5 var mor og far samt de konfirmerede børn så godt som altid til møde i Tronsmark missionshus; det var ingen tvang for os, her mødte vi andre unge og følte os hjemme. Vi unge deltog også i K.F.U.M.s møder samme sted, her var det gerne på den tid Frederik Bertelsen og Marius Olsen, der docerede, læste op eller fortalte historier, det gik somme tider lidt trægt. Købmand Thøgersen var mere livlig, og ham satte vi stor pris på.

Hvert år, to gange om året, besøgte lærere og elever fra Horne højskole samfundet i Bindslev, så var de indkvarteret i hjemmene og deltog i et møde med forstanderen og en af lærerne som talere. Også ved andre møder i missionshuset var der besøg fra fremmede sogne, og deltagerne blev indkvarteret.

Far var ivrig afholdsmand, han var medstifter af "Det Blå Kors" i Bindslev ca. 1908.

Juletræsfesterne i missionshuset var en årlig glædelig begivenhed. Der var juletræ for børnene om eftermiddagen med tale og sang, chokolade til alle børn, gaver og godter fik vi også, de voksne legede med os, og vi havde en herlig fest. Om aftenen samledes de voksne til juletræsfest.

(Afskrift slut.)

"Vester Hesselbæk" 1900.

Skitse af stuehusets indretning.

Ydermure og alle vægge af teglsten; tækket med stråtag. Ingen værelser på loftet.



N
↑

Tegnet efter en skitse af
onkel Villiam Lykkegaard Nielsen.



Alle udhuse tækket med strå.

Beliggenhedsplan.

"Vester Hesselbæk".

Efter skitse af onkel Villiam Lykkegaard Nielsen.

Mor, Valborg Margrethe Lykkegaard Nielsen, gift
Jakobsen, skrev i 1970 om:

Barndomshjemmet i Hesselbæk.

Når jeg tænker tilbage på mit barndomshjem deroppe i Hesselbæk, synes jeg, det var en dejlig tid. Jeg var den 3.yngste af en børneflokk på 9, vi vedblev jo ikke at være derhjemme alle sammen på een gang, der var brug for 2 karle, foruden en hyrdedreng, og drengene afløste jo efterhånden fremmed hjælp og vi piger også delvis fremmed pigehjælp, dog kom vi også ud i pladser - for at lære og se nye skikke.

Der var meget for mor at tage vare på i så stor en husholdning: 9 børn, 2-3 karle og en jorddreng om sommeren, men så havde mor jo også 2 tjenestepiger; men de deltog i markarbejdet om sommeren, og sammen med mor malkede de kærerne og rensede mælkespande.

Skønt vi var mange, havde vi det ikke trangt. Der var god plads i det store stuehus, på gårdspladsen og i haven. Også bækken var en yndet legeplads, selv da vi blev voksne, holdt vi meget af at opholde os der om sommeren, både om aftenen og om søndagen.

Jeg kan vist sige, at livet var præget af gudsfrygt og nøjsomhed; der skulle arbejdes. Jeg var kun 8 år, da jeg begyndte at malke, 3-4 køer kunne jeg snart klare. Og så skulle vi hjælpe jorddrenge med kærerne, rense roerne, når den tid var, og hjælpe i høsten. Inde hos mor forekommer det mig, at vi var ældre, før vi rigtig fik så mange pligter, - mor havde jo 2 unge piger til hjælp.

Der var også fester og højtidsstunder. Juleaften når vi samledes i den pæne spisestue om juletræet, hvor far havde købt julegaver til alle os børn, samt til mor og pigerne. Det var tit et forklæde med fine farver, måske en hue eller vanter, dog husker jeg også, Johannes engang fik skjorter og andre af drengene fik et spil.

Om sommeren skulle vi til Slotved-mødet, der begyndte om formiddagen, og hvor man, - når vi nærmede os skoven, - kunne tælle i snesevis af hestekøretøjer, der kom fra omliggende sogne. Det var en fest uden lige at være sammen med familie og venner hele dagen, ved møderne og samværet om madkurven i det grønne. Vi børn fik 25 øre hver, vi måtte solde op ved boderne, der var opstillet med slikkerier og "godt humør", en slags sodavand i små flasker.

En stor begivenhed var det, da vor ældste bror, Bernhard, rejste til Amerika. Far og mor kørte ham til Sindal til toget om formiddagen. Da de kom hjem igen, sagde far: "Kan I hjælpe "Motter" i seng!" Det havde taget hårdt på mor, - dog næste dag passe-

de hun sit arbejde igen.

Mit hjem var præget af de store åndelige vækkelser, der gik hen over sognene og egnen omkring århundredskiftet. Mor og far sluttede sig fuldt ud til Indre Missions Samfund, men far var samtidig frisindet og kunne fuldt ud anerkende ærlige grundtvigianere som kristne brødre, hvad det dengang ofte kunne knibe med for indre-missions-folkene.

Til de store samfundsmøder, der blev holdt i Tronsmark missionshus, kom der besøg fra samfundene i omliggende sogne, der så blev indkvarteret hos venner i Bindslev. Jeg husker, der var venner fra Astrup, Hørmested og Skagen, på den måde blev venskab knyttet, hvor de også undertiden besøgte hinanden udenfor møderne.

Mor og far havde mange søskende, som de jævnligt kom sammen med, så var der livligt, både alvor og gammen, når de to "pene stuer" var fyldt, måske var fastrene de mest snaksomme, og far var rigtig i sit es. Jeg husker ikke bedsteforældrene ved disse sammenkomster, men til sølvbryllup i 1914 husker jeg, at bedstefar fra Østenkær var med. Om bedsteforældrene i Bindslev husker jeg, at de spadserede op til Hesselbæk ad "kirkestien". Engang kom bedstefar med en dukkevugge under hver arm, een til Klara og een til mig, dem havde han selv lavet, der blev glæde hos os. Ved sådan lejlighed kørte far dem hjem.

Så var der naboer, dem var der også venskab med, særlig tænker jeg på dem fra Tingmarken, og det var særlig far og Peter Jakobsen, der var gode venner, de mødtes gerne, både hos hinanden og ved markskellet. Nu blev det sådan, at vi var tre fra Hesselbæk, der blev gift med tre fra Tingmarken. Det gjorde jo, at forbindelsen mellem de to hjem blev livligere. Desværre blev der et brud på venskabet, dengang far og onkel Karl byttede gårde: Hesselbæk og Bakkegården. Det berørte ikke os unge så meget, men jeg husker, hvor det pinte mor og far, de prøvede at få det ordnet - jeg tror, at venskabet hurtigt blev oprettet mellem dem og Peter Jakobsen, det kneb lidt mere mellem dem og Marie Jakobsen.

Far var en dygtig mand, men nogen rigtig landmand blev han vist aldrig, husene blev ikke holdt særlig pænt i orden; men han kunne få udbytte af gården, økonomisk gik det godt. Han var god mod småfolk, hjalp dem ofte med lån eller underskrift på vekslor og lignende. Mod daglejere, - der fik en elendig betaling, - blev der gjort bod på det derhjemme, ved at de fik sulemad, når der blev slagtet, brød, når der blev bagt i den store ovn, og desuden mælk og kartofler.

Far var af naturen en livlig mand, men fik med årene perioder med tungsind. Han døde uden forudgående sygdom i 60 års alderen af et hjerteslag.

Mor havde et lyst og taknemligt sind, som hun bevarerede til det sidste. Hun blev 87 år gammel, og havde en god alderdom. Efter fars død købte hun et hus i byen, hvor hun boede i nogle år. Da kræfterne tog af, flyttede hun til Hesselbæk og boede hos Klara og Karl, som var gode mod hende og plejede hende på hendes sidste dage. Også børnene i Hesselbæk var hun gode venner med, ikke mindst da de blev voksne.

Det var en glæde at besøge hende i hendes stille stue, hun var altid glad og taknemlig, hendes salmebog og Davids salme lå altid fremme, den læste hun flittigt i og sang ofte for sig selv. Mor var kun syg 4 - 6 uger, hvor hun lå i sengen, inden hun døde. Jeg tænkte dengang, at verslinien passede så godt på mor, hvor vi synger: "Lykkelig den der har fred med sig selv - fred med sin Gud og fred med sin næste."

Det var et godt hjem, vi børn fra Hesselbæk havde, og en god far og mor, vi kan ære deres minde.

(afskrift slut)

Hesselbæks beliggenhed.



Foto af udsnit af "Generalstabens Kaart over Danmark. Kalkograferet og graveret ved Generalstabens. København 1903."

Pilen på kortet peger mod "Vester Hesselbæk". Den indtænkte jernbane blev aldrig anlagt.

Navnet: Hesselbæk.

Hessel er et gammelt dansk ord, der ifølge "Ordbog over det danske Sprog" betyder hassel.

Omkring bækken har der vel været en bevoksning af hasseltræer, hvorefter man har kaldt både bækken og gården: Hesselbæk.

I daglig tale og på vendelbomål udtales det Hejselbæk, og sådan ses gården også undertiden stavet i officielle dokumenter.

Oprindeligt har der vel kun været en gård med navnet Hesselbæk, og den er så senere opdelt i to gårde: Øster og Vester Hesselbæk.

I "Præsteindberetninger om Fæstegods m.v. i Vendelbo Stift 1568 og 1599" nævner præsten Niels Jensen i 1568 kun en gård med navnet: "Hasselbeck".

På dronning Margrethe den Førstes tid erhvervede kronen bøndergods i Bindslev:

"1406 fik Dronningen en Gaard i Hesselbæk (Bindslev Sogn)" (C.Klitgaard: Blade af Vendsyssels Historie, s.94.)



Hesselbæk, tegnet af Mie efter et gammelt fotografi fra omkring 1905.

Regnskab over gårdens drift.

I bedstefars førnævnte hovedbog er der på siderne 600 - 624 ført regnskab over gårdens indtægter og udgifter i årene 1900 - 1904 og 1907 - 1910.

I første kolonne startes med købet af Hesselbæk og omkostningerne i forbindelse med overtagelsen. Her er der tilsyneladende uoverensstemmelser med de officielle beløb på skødet, idet bedstefar på første linje skrev, at han havde købt gården for 22.700 kr. og på næste linje: "Betalt min Eie i Min Ejendom 3.700 -

Så forskellen mellem disse to beløb: 19.000 kr.
svares til gårdens pris ifølge skødet.

I "papirpenge" (dvs. stempel og salær) betalte han 300 kr., hvorefter de samlede udgifter kom op på 23.000 kr. Til Maren Heiselbæk blev der i årets løb betalt i alt 6.000 kr., dels i form af kontanter, dels i form af varer fra skrædderbutikken.

Den 1. januar 1901 skyldte bedstefar 2.000 kr.
til Maren Heiselbæk (de blev betalt i 1906)
og kreditforeningen 11.000 kr.

I alt 13.000 kr.

Skødets noget lavere beløbsangivelser skyldes vel-sagtens begge parter ønske om at formindske de offentlige afgifter i forbindelse med handelen.

Men ellers omfatter de øvrige sider regnskabet over gårdens drift.

Kolonialvarer, korn- og foderstoffer, gødning og træ købte man sædvanligvis i Langlykken, hos Ove Sørensen, N.K.Lund, købmand Christensen og senere hos Thorvald Thøgersen.

Nedenfor bringes et lille udpluk af posteringerne:

An købt 200 pund majs à 4/75	9,50 kr.	
200 - majsmel 5/20	10,40 -	
510 - klid 5/50	28,05 -	
300 - havre 6/50	19,50 -	
347 - byg 5/85	20,30 -	
200 - rug 6/00	12,00 -	
Pr. solgt en plag på Tversted marked		260,00 kr.
solgt en gris		58,24 -
solgt en gris til Peter Lykkegaard		52,00 -
solgt en kalv		27,00 -
solgt en ko		50,00 -
solgt et kalveskind		3,25 -
Fået mejeripenge		31,64 -
An dagløn	0,75 kr.	
dagløn til Jørgen	1,00 -	
drikkepenge i Sindal	1,00 -	
udlagt for tørveskæring	40,00 -	
1 gris ved orne	2,00 -	
købt 10 høns	20,00 -	
købt 1 ko af Th.Nielsen	125,00 -	
1 sæk flormel	15,50 -	

Regskab over Vester Heiselbæk Bindslev p. Hjørring

51

	21	22				
Købt Gaaruekt	22 700	00		1908		
betalt min sin i Havn Eriksen			3 700 00	April	4	Regskabel over gaaruekt - 204 af Havn & Helt
betalt Casper Aant & Sørensen			600 20			Købt af Ole Sørensen
betalt Hørring			1 500 00			1 291 & Højgaard betalt
Udlyst Papirpenge	75	30			6	200 & Havn - Od betalt
betalt i Værd for Hørring			1 150 00		11	272 & Høj 2/3 128 & Helt 9/10
betalt til Hørring Heiselbæk			100 20		10	1170 Hørring af Od betalt
250 & 1/2 med til Frederiksborg	90	00	1 500 00		17	700 Hørring - 511 - 510 & Helt 5/10
betalt til Hørring 850 &			8 500 00		18	377 2/3 - betalt
- med Hørring til Frederiksborg			1 400 00			Fraet Hørring omfj. 7/10
1 Juni Termin 1600 &			1 600 00			Donhy Helt i Hørring med Helt
Udlyst indl. papirpenge	2 27	70				Købt i sin Lørdagsvej
for Sælden			1 300 00			Købt Værd til Havn Odsher
Betalings			500			Udlyst til Hørring Hørring
Balancen	25 000	00	23 000			Købt af Hørring Pedersen
Am Sælden til Creditpenge 1/10					18	til Hørring Købt ved Lørdag
til Hørring Værd med 200 &	1 300	00				Udlyst Farlepenger
P. betalt 2000 &			2 000 00			Købt 10 Hørring
P. betalt til Hørring			1 100 00		20	Købt Od 178 & Hørring 5/10
Balancen	13 000	00	13 000 00			Udlyst til Hørring Trok
Am Sælden Hørring til Hørring	1 100	00				Hørring og Hørring til Hørring
P. Hørring Hørring			1 337 00			Udlyst til Hørring Hørring
P. Hørring Hørring			734 00		20	Udlyst til Hørring
P. Sælden			9 229 00			Udlyst til Hørring Hørring
Balancen	11 000	00	11 000 00			Købt Hørring Hørring
Opværdet til Hørring Hørring	9 229	00				betalt Hørring Hørring & Hørring
						Betalt Juni til Hørring
						Udlyst for Hørring Hørring
						200 & Hørring med 500 1000
						510 - Hørring - 2/3 2800
						88 & Bod. Hørring Hørring
						300 & Hørring 1750

Novemberudbetaling i året 1900 af løn for sommerhalvåret til:

Martine	220,00	kr.
Laura	100,00	-
Janus (?)	100,00	-
Valdemar	25,00	-
Tante	30,00	-
An købt 2 tdr. kartofler	8,00	-
1 hest skoet	1,10	-
betalt frø	90,02	-
betalt $\frac{1}{2}$ såmaskine	72,50	-
1 sæt seletøj	61,00	-
betalt "dogteren"	25,00	-
opgjort med dogteren	8,00	-
medisin	5,97	-
1 par træsko til Axel	1,10	-
tøi til Axel	15,00	-
sykle til Villiam	75,00	-
offerpenge	6,00	-
kommunepenge (skat)	46,45	- (for et kvartal)
kirkeskat	6,71	-
præstetiende	43,90	- (7.febr. 1907)
degnetrave	5,50	- (7.- 1907)

(Præstetiende var ellers afløst ved lov i 1903. Oprindeligt udgjorde den en trediedel af den samlede tiendeafgift, som tilfaldt præsterne som en del af deres løn.

Degnetrave var på det tidspunkt også en forældet afgift til degnen. I ældre tid blev den ydet i form af neg fra det indhøstede korn. 1 trave var i Jylland sædvanligvis 60 neg. Præsten fik tre gange så meget som degnen.)

Sygekassepenge	1,20	kr. (pr. kvartal)
Brandpenge (forsikring)	13,00	-
Skolepenge	32,50	- (for et års undervisning i Tronsmark Friskole.)
stormforsikring	4,00	-
1 vaskemaskine	15,00	-
udgifter i Tolne	5,00	-
udgifter i Slotved	5,00	-
indskud til kvægforening	4,25	-
udlagt for den Røde Ko til tyr	4,00	kr.
betalt en dobbelt plover ved P.Lykkegaard	69,75	-
8,90	-	
købt 1 aljetønde	40,00	-
folkeløn	409,00	- (1.nov.1902)
til juletræ og andet	6,00	-
Martin Lindstrøm	12,67	-
Bernhard	8,14	-
Maries løn	57,00	-
Stinnes løn	87,00	-
betalt i Langlykken	14,50	-
betalt Jacobsen, Hjørring	25,50	-
betalt Kresten Langlykken	50,00	-
betalt Thøgersen	300,00	-
en vixel TT	375,00	-
købt tagsten i Lilleh.	250,00	-
lægter ved E.Sørensen	30,00	-
omtaxering af stuehuset	4,10	-

Regnskabet over Vester Løisebek i Aaret 1900

		Udførte	Indtægter	1900			
Mai 3	Transport	495 08	176 86	Juni 28	Transport	1390 08	
8	Beløb af for 200 Nyssind 1/16 40 p. 1/100	16 10		28	An En Guldørn 200		
	Hjælp om No. af Th. Høsten	125 00			- Affald	186	3 10
9	8 to Egg Raskule etc.	4 23			An Kjøbt 3 Gæstinger		4 93
	Kjøbt ved Niels Lassen	139			- Udtaget 1/2 Løse	168	
	P. Egg til samme		139		- for Løse	325	
Juni 1	G. Jørgen Jensen		5 79		- af 200 u. Løse 1/16 40 p.	16 60	
	P. d. Egg		140		Annen	21	
	Udtaget til Kaldemærkelise	9 96			Udtaget til Jørgen Jensen	22 50	2 4 08
Mai 12	P. Jørgen 2 Gæster		121 94	Juli 6	- Udtaget til af Jørgen Jensen		15 22
	- Henri Pøge		31 04		- Kaldemærke		2 70
Mai 18	- do		21 02		- Affald & Løse		1 78
	Udtaget til Løse	6 50		5	Om udtaget fra Løse		
	- Kaldemærke af d. Øst	13 00			An til Niels Jensen for Jørgen		70 00
	for 2 Løse 2x1	3 00		7	An Kjøbt Kald. 66.		3 75
	Kaldemærke Øst	5 25			Kaldemærke Løse		48
	- d. d. 4.	5 25		11	Kaldemærke Kjøbt til Øst 38 70		
Juni 5	Kaldemærke Kaldemærke Løse	60 90			- Føde	258	
	- Kaldemærke Øst 27 27	40 27			Kaldemærke	219	
	An Udtaget for Føde	40 00			Kaldemærke	174 1/2	
8	P. om udtaget fra Løse		42 82		Annen Udførte	200	53 12
	An Væres Kaldemærke Løse				P. Jørgen 2 Gæster		
	et Løse Høst & Løse 1/16	21 75		12	An Kjøbt Henri Høst		26 20
	høst Høst & Føde 1/16	1 60			- En Løse Høst Øst 400		
14	An Beløb fra Løse 1/16 40 p.				Udtaget	200	6 00
	Nielsen Høst 65 00				P. Udtaget fra Løse		
	høst Høst 35 00				An Udtaget Løse		114 08
	An Løse 24 75			21	Affald & Løse		1 50
	P. d. 32	362 77		Juli	Beløb af Jørgen Øst		1 00
	An Udtaget for Løse	57 53			An Kjøbt ved Kaldemærke 1/16 40 p.		

Aar 1901 d. 25 Juli

have undertegnede Sognevurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og

Vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger af de paa Matr. Nr. 1^a

at Vester Hjørning

By Bundlev

Sogn

Hornum

Herred

Hjørning

Amt

værende Bygninger m. v.

tilhørende

Niels Christian Nielsen

Tidligere Ejer var:

Loren Christian Jensen

Bygningernes Litr. og Anvendelse.	Fag- hals. Aln.	Læng- de. Aln.	Bredde. Aln.	Højde. Aln.	Yder- murene ere af	Tag- be- dek- ning.	Den indvendige Indretning og Benyttelse, Loft, Gulv, Udstyring, Skorstene m. v. Ved hver Bygning anføres, om Fundamenter, Kalkalovne, Komfur m. v. ere medregnede og da for hvilke Beleb.	År.	Værdi som Ny- bygning.	Værdi til For- sikring.	Be- gjæres forsikret for
a Lærhus	20	41	13	4½	Grund Tegl	Tegl	Det henrykkes til B. kælderen og er indrettet til 5 Værelser 2 Gangs Køkken Bygges til Gæstekammer og 1 Værelse med Toilet kammers Spejlskammer Søjleskammer Skalkkælder og en Koldes 300 Aln 3 Aln dybt overalt gæsbædt Loft og brodt Gulv indstøbet i Byggen der er en Gang og Værelskammer her er en Skorstensrør i begge Kældere B. kælderen i de Værelser kælderen Vægge i Værelser overalt Væggen til nogle Kælderen Væggen der overalt forsynet med jernstene Døre og 4 Rasmusers Vinduer og vinduerne sættes inden Vandværket. 583 4 Aln 14 2		Kr.	Kr.	Kr.
b Lærhus	24	40½	18	3	D.	Sten	henrykkes som forhen i forældet		3150 864	3150 864	3150 864
c B. kælderen	14	20½	11½	3½	D.	Sten			1464	1464	1464
d Kælderen	19	38	11	3¼	D.	Sten			2460	2460	2460

Bygningernes Litr. og Anvendelse.	Fagantal.	Længde. Aln.	Bredde. Aln.	Højde. Aln.	Ydermurenes are af	Tegbedækning.	Den indvendige Indretning og Benyttelse, Loft, Gulv, Udstyring, Skorstene m. v. Ved hver Bygning anføres, om Fundamenter, Kalkelovne, Komfur m. v. ere medreguede og da for hvilke Bæleb.	Ålder.	Værdi som Nybygning.	55 Værdi til Forsikring.	Begjæres forsikret for
									Kr.	Kr.	Kr.

I 1901 blev stuehuset grundigt istandsat og omforandret. Stråtaget blev afløst af teglsten. Nyindretningen fremgår af disse kopier fra

"Brandtaksationsprotokol. Bindslev 1899-1903, folio 75":

Den samlede Forsikringssum bliver saaledes

1480

Med Hensyn til Skorstene, Bageovne og Ildsteder bemærkes særlig:

*Se herunder af J. P. Thomsen Bagerens til Hestebøgen
Ildstedet forsvundet*

Stedets tidligere Forsikring for 13480 Kr. under Fors.-Nr. 187 udgaar.

Nærmeste Nabosted et ^{uforsikret} Fors.-Nr. 265 tilhørende *Th. Veltmann Jensen* ligger om *St. Alen* fra Litr. *a*

og dette

Der drives følgende Næringsbrug i Ejendommen:

Denne Forretning have vi foretaget saa samvittighedsfuldt, at vi tør bekræfte dens Rigtighed med vor Ed, naar paafordres.

Peder Th. Sørensen
Formand.

Jens Kristian Jensen
Vurderingsmand.

Nils Olov Nielsen
Rekverent.

Modtaget: Kr. Øre
for Forretningen 4
- Beskrivelsen
til Branddirektøren
Ialt

J. P. Sørensen
Formand.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Ogsaa mulig uforsikret N. rede Bygninger med Afstande maa angives.





U D S K R I F T

AF

SKØDE - og PANTEPROTOKOLLEN

FOR

Frederikshavn Købstad og Horns Herred.

-0-0-0-0-0-

Aar 1904 den 5' Oktober blev inden Frederikshavn Købstads og Horns Herreds Ret under Nr. 833 læst saalydende Dokument:

B R U G S K O N T R A K T.

Stempel 1 Kr.

Underskrevne Gaardejer NIEBS CHR. NIELSEN af Heiselbæk overdrager herved i Brug for 50 Aar fra Dato til Husmand JENS PETER PEDERSEN af Tronsmark et Stykke Jord af den mig tilhørende Ejendom Matr.Nr. 4b af Aagaard, Bindslev Sogn, af Hartkorn 2 Skp. 3 Fdk. 2½ Album, Gammelsskat 8 Kr. 89 Øre, hvilket Jordstykke er særskilt liggende og grænser mod Vest til en markvej, mod Øst til Tronsmark Jorder mod Nord til Matr.Nr. 3c af Aagaard og mod Syd til Matr.Nr. 5e sammesteds. Iøvrigt er Jorden Brugeren paavist og overleveret denne.

V i l k a a r :

1.

Brugeren maa i Brugstiden gøre sig Jorden saa nyttig, som han bedst ved, vil og kan, overdrage sin Ret til andre og i det hele behandle den som Ejendomsjord.

2.

For Overdragelsen er een Gang for alle betalt 150 Kr., og Brugeren betaler istedetfor Skatter og Afgifter hvert Aars 1' Januar 50 Øre



Familiebillede fra ca. 1905.

Villiam, bedstefar, Bernhard,
Tante, Aksel, Johannes, Lassen, bedstemor,
Klara, Valborg og Dagmar.

Redskaber i Hesselbæk.

Mor har fortalt lidt om, hvilke redskaber man havde i Hesselbæk. Listen herunder er ikke fuldstændig, men omfatter de redskaber, som mor kunne huske:

2 stive vogne	1 roerenser
1 almindelig plov	1 såmaskine til roer
1 tofuret plov	1 såmaskine til korn
harver	1 rive
tromler	
1 selvbinder (tidligere havde man mejemaskine)	
1 kassevogn med fjedre (fjedervogn), hvor der kunne sættes sæder bagi på langs til seks personer	
1 "Den gule Vogn", en slags jagtvogn med plads til fire personer.	

Tilbygning af lade og kostald (svinestier) i 1911.

Udbygningen beskrives i disse kopier fra "Brandtaksationsprotokol. Bindslev 1909-1913."

Fors.-Nr. 187 i Bindslev Sogn

Løbe-Nr. 16

i Vurderingsprotokollen.

Aar 19 11 d. 22 Jun
 Vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger af de paa Matr.-Nr. 1 a af Vester Højelbæk
 By Bindslev Sogn Hoved Hjørring Amt
 Mark Bindslev Sogn Hoved Hjørring Amt

have undertegnede Sognevurderingsmænd foretaget nedenstående Beskrivelse og

værende Bygninger m. v.

Tidligere Ejer var: *Samme*

tilhørende *Niels. G. Nielsen*

Bygningens Læge og Anvendelse	Læge- og Antal	Lang- blikke	højde	Yder- murene ere af	Tag- be- dek- ning	Den indvendige Indretning og Benyttelse, Loft, Gulv, Udstyring, Skorstone m. v. Ved hver Bygning anføres, om Fundamenter, Kækkelovne, Konfir m. v. ere medregnede og da for hvilke Beløb.	Værdi som Ny- bygning	Værdi til For- sikring	Be- gæres forsikret for
							Kr.	Kr.	Kr.
<i>9</i> <i>Stambroen</i> <i>af Væl</i> <i>tilbygget</i> <i>af</i>	<i>5</i>	<i>11</i>	<i>11/4</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>Opført af rød teglsten. Gulv af sten. Indretning af træ. Værdi af bygningen 1240. Afslutning 10 Mk.</i>	<i>1200</i>	<i>1200</i>	<i>1200</i>

K. L.

"Brandtaksationsprotokol. Bindslev 1909-1913."
 (Lokalhistorisk arkiv, Hjørring.)

12	18	3/4	1	1	Opført af mig brygtes til Loh og Loh der er Botten Logalen Børstede Lohvej det er fængslet ind fængslet Post og fængslet og vandsøe søde. I den Vandeminder	1900	1300	1300
20	41	1/3	4 1/2	1	Den gamle Hønsølle mester og fængslet mester opført. Skole den er opført i Lohens brygtes til et brøkke Tænde og Høkselom. den vand er kham til den mester af Sønderns. Ad den vandens. søde. M. Loh ind Hønsølle Hønsølle 400 k. Loh m. s. Høkselom. 200 k. m. s. 600 mester. Hønsølle.	1400	1400	1400 600 7462
24	48 1/2	1/8	3	1			3414	
14	28 1/2	1 1/2	3 1/2	1			1464	
19	38	1 1/4	3 1/4	1			2460	

"Brandtaksationsprotokol. Bindslev 1909-1913."
(Lokalhistorisk arkiv, Hjørring.)

Den samlede Forsikringssum bliver anslaaet ... 19,300

Med Hensyn til Skorstene, Bageovne og Ildsteder bemærkes særlig:

afmærket

Stedets tidligere Forsikring for 16000 Kr. under Fors.-Nr. 187 udgaar.
Nærmeste Nabosted er } uforsikret
Fors.-Nr. 265 tilhørende Ch. Vahlman Hjelteboke og dette
ligger 570 Alen fra Litr.

Der drives følgende Næringsbrug i Ejendommen: anjer

Denne Forretning have vi foretaget saa samvittighedsfuldt, at vi tør bekræfte dens Rigtighed med vor Ed, naar påfordres.

Jørgen Pedersen
Formand.

Anders Grænbæk
Vurderingsmand.

M. Chr. Møller
Rekvirent

Modtaget 5 Kr. Øre
for Forretningen
- Beskrivelsen
til Branddirektoren

Ialt ...

J. Pedersen
Formand.

Grundrids med Afstand mellem Bygningerne og Oplysning om Brandmure. Ogsaa mulig uforsikrede Bygninger med Afstande maa angives.

N. ↑



Børnenes skolegang.

Hesselbæk hørte til Sønder Bindslev skoles distrikt, men børnene fortsatte efter flytningen fra byen med at gå i Tronsmark Friskole. De havde en noget besværlig skolevej. Først op til nabogården "Ø. Hesselbæk" og herfra ned til åen, over en smal gangbro, og så videre til Tronsmark. I dårligt vejr syntes mor, at det var en grim tur.

Tronsmark Friskole, som var den første friskole i Vendsyssel i tilslutning til Indre Mission, blev oprettet i 1891 med S.M. Knudsen som lærer. Skolen havde da til huse i en nedlagt ejendom i nærheden af sogneskellet mod Tversted, så der var langt at gå hertil for Bernhard og Villiam. I 1899 betalte bedstefar 25 kr. i skolepenge til lærer Knudsen.

I året 1900 flyttede friskolen længere syd på, idet man opførte en ny skolebygning ved siden af Tronsmark Missionshus. Nybygningen rummede lærerbolig og skolestue for ældste klasse, mens yngste klasse undervistes i et lokale i missionshuset.

Friskolen havde efterhånden fået stor tilslutning og var vokset til en såkaldt dobbeltskole med både lærer og lærerinde og var en overgang oppe på ca. 100 elever.

Da lærer Niels Mikkelsen Tophøj, der var "missions", tiltrådte embedet ved Sønder Bindslev skole i marts 1911, var der i alt 29 børn i skolen. Men efter sommerferien i august måned overflyttedes 20 elever fra Tronsmark Friskole til Sønder Bindslev skole, heriblandt de skolesøgende børn fra Hesselbæk: Klara, Valborg og Dagmar.

Da mor skiftede skole var hun 10 år gammel. Hun syntes, at Tophøj var en gammel mand og noget streng. Børnene var lidt bange for ham. Han mente vist selv, at han lærte børnene meget mere end andre lærere på den tid. Og Tophøj var også dygtig. Han lærte børnene noder, fortalte naturhistorie, kirkehistorie og meget andet udover datidens traditionelle fag.

Børnene sad ved tomandsborde med bænke, og der var to rækker med drenge og to med piger. Alle var placeret efter dygtighed, og de dygtigste var anbragt nærmest lærerens kateder.

Skolen havde kun to klasser: ældste og yngste klasse. I sommerhalvåret gik ældste klasse i skole to gange om ugen, mens yngste klasse gik fire dage. Så kunne de store få tid til at hjælpe til med arbejdet derhjemme på gårdene. Om vinteren var det så de stores tur til at gå i skole fire dage, mens de små kunne nøjes med to dage om ugen.

Sommerferien var placeret i august måned, så eleverne kunne hjælpe til i høsten derhjemme.



Tronsmark Friskole.



S.M.Knudsen
1891-1901



S.K.Sørensen Guld-
bæk 1901-1904



P.Thomasen
1904-1909



K.T.Roos
1909-1911



A.M.Sørensen
1911-1914

Lærere ved Tronsmark Friskole.

Fra forsømmelsesprotokollen eller som der står:
 "Autoriseret Dagbog for Sønder Bindslev Skole"
 (som jeg havde lånt af lærer C. Borggaard Christof-
 fersen) citeres nogle af Tophøjs notater:

- 1. Novbr. 1911. Skolen fri. Flyttedag.
- 21. - 1911. Snevejr, ufremkommeligt.
- 8. December 1911 stærkt Regnvejr.
- 18. Juli 1912. Udflugt med Børnene t. Frhn.
- 12. Nov. 1912. Regn og Uføre.
- Januar 1913. 37 Elever i ældste, 23 i yngste Klasse.
- Eksamen afholdt 30/4 1913
- 20. Maj 1913. Folketingsvalg
- Mandag, den 16. Juni. Bispevisitats hvor Biskoppen
 talte til Børnene i Kirken.
- 30. Juni 1913. Tur til Havet med Børnene.
- Torsdag den 9. Okt. 1913. Uvejr med Regn og Storm.
 Kun 4 Elever mødt.
- Den 14. Oktober 1913 visiterede Provst Dresler i Sdr.
 B. Skole.

I "Eksamens-Protokol for Sønder Bindslev Skole 1912 -
 31" (som jeg ligeledes havde lånt af lærer Christof-
 fersen) lå en lille lap papir med lærer Tophøjs
 angivelse af vinterhalvårets pensum i 1911/12. Her
 kan vi se, hvad mor og moster Klara blev undervist i:

Vinterhalvåret 1911/12
Sdr. Bindslev Skoles ældste Kl.

Historie: Fr. Fr. II - Fr. III. Reformationens og reformationens
Geografi: Europa (Særligt Danmark)
Bibellitteratur: Kirkenes Historie fra Pinsedagen - Særligt
de Reformationens i Danmark.
Lærebog: De 10 Bøger, 1. og 2. Trinnis Artikkel.
Særligt: Nr. 402, 606, 148, 145, 129, 662, 398, 504, 249, 403, 140, 254
233, 234, 232, 356, 355, 241, 137.
Kindelig Brev: Lærebog om Kirkenes III og II Del, Skrift.
lærebog. Fremmede Ord, Betydning. de vigtig.
de danske Bøger
Skriftlig Brev: Ca 40 Genfortællinger og ca 20 frie Fiktion.
*Fagene, Skrivning og Regning og Sprog. *Tophøj**

Udfra dette stof udvalgte skolekommissionen (eller
 præsten ?) så følgende spørgsmål til eksamen den 19.
 april 1912:

Læsning.	Ret-skrivning.	Skrivning.	Regning.	Fædrelands-historie.	Geografi.	Skrift-læsning.	Sang.	Gym-nastik.
----------	----------------	------------	----------	----------------------	-----------	-----------------	-------	-------------

Eksamensspørgsmaal:

- 1) Fortællerne om en Frelser.
- 2) Christian VII.
- 3) Grækenland.

Eksamen afholdt 19 April 1912.

P. M. Kirkegaard.
 Svend Jensen
 Arthur Grønbo
 Christen
 Jens Andersen

Der er ikke indført karakterer i eksamensprotokollen, hverken i de enkelte fag eller for flid og opførsel. Men elevernes præstationer ved eksamen blev af skolekommissionen vurderet som en helhed. Drengene og pigerne blev vurderet hver for sig, og man tog tilsyneladende ingen hensyn til aldersspredningen, der her i ældste klasse kunne variere fra 10 - 14 år.

Efter eksamen blev elevernes navne skrevet ned i rækkefølge efter dygtighed, dels i dagbogen, dels i eksamensprotokollen på den side, der var beregnet til den følgende eksamen.

Af kopien af dagbogen på næste side kan man se, at pigerne fra Hesselbæk klarede sig pænt.

Sognepræsten P.M. Kirkegaard var formand for skolekommissionen. Skolen havde forårseksamen i april for ældste klasse og efterårseksamen for yngste klasse i oktober måned.



Niels Mikkelsen Tophøj havde været forstander for Horne Højskole 1891 - 1911 inden han fik embedet ved Sønder Bindslev Skole. Her virkede han som lærer fra 1911 til 1928. Tophøjs kom meget i Hesselbæk.



Sønder Bindslev Skole, foto fra omkring 1916.



Sønder Bindslev Skole.
 Ældste og yngste klasse 1913.

1.række fra venstre: ? , Ingeborg Nedergaard, Ellen Olsen, Elly Hejselbæk, moster Dagmar Lykkegaard Nielsen, Inga Larsen, Christine Simonsen, Martine Henriksen, ? , Ingrid Larsen, ? .

2.række: Christian (eller Johannes) Møller, Aage Christensen, Magnus "Vik" Hejselbæk, Aksel Simonsen, Ernst Pedersen, Johannes (eller Christian) Møller, Aksel Larsen, Havgaard Christensen, Johannes fra Vangens mølle.

3.række: ? , ? , Jakob Jakobsen, ? , Charles Simonsen, Evald Hejselbæk, ? , Orla Jørgensen, Ellen Thorsen.

4. række: Fru lærer Tophøj, onkel Viggo Jakobsen, Jens fra Vangens mølle, onkel Ejnar Jakobsen, Signe Christensen, Johanne Nedergaard, ? , Jensine Henriksen, mor: Valborg Lykkegaard Nielsen.

5.række: Arnold Simonsen, Vilhelm Sørensen, Emma Sørensen, Otilie Hagensen, lærer Tophøj, Mettine Møller, Maren Jakobsen, ? , Ingeborg Tophøj, Indiane Nielsen, Kirstine Tronsmark.

Indre Missions Samfund.

De store åndelige vækkelser i Horne og senere i Bind-slev i slutningen af århundredskiftet fik en afgørende indflydelse på mine bedsteforældres liv og tilværelse. I deres ungdom sluttede de sig til Indre Mission.

Om samfundets start og historie kan man læse i bøgerne: "En Vaartid" af J.Andreasen og A.A.Andersen, "En Gen-nembrudstid", bd.4 af Thomas Larsen og "Vendelbo-Gubber" af pastor H.C.Vedsted.

Bedstemor og bedstefar har kendt samfundets første og betydelige ledere: Andreas Skoven og Peter Tronsmark, som de ligesom alle Vennerne så op til med stor respekt og agtelse.

De har ofte siddet på træbænkene i det gamle Tronsmark Missionshus og lyttet til præsters og lægdfolks ord fra talerstolen.

Målet for I.M.s forkyndelse var omvendelse og personlig stillingtagen. Det enkelte menneske blev stillet overfor syndens konsekvenser: dom og evig fortabelse. Det var direkte tale: "Hvordan har du det med Jesus?" "Har du fundet nåde hos Gud?"

Man havde det synspunkt, at mennesket ikke sådan uden videre var en kristen, selv om man var døbt, havde fået en kristelig opdragelse og gik i kirke. Man måtte personligt erkende sig som synder.

I forkyndelsen blev der brugt kraftige argumenter og bibelord for at advare og frelse mennesker. Ordene gjorde et overordentligt indtryk på mange mennesker, der herved blev "vakte" - eller "ramt af Ordets Frelser-pil", som Fatter Tronsmark udtrykte det om sin egen vækkelse. Mange vakte mennesker nåede frem til troen på menneskets afmagt og evangeliets budskab om, at frelse opnås alene ved Guds nåde. De havde en meget stærk personlig oplevelse og følte en uendelig lykke og befrielse. Denne oplevelse kaldte I.M. for omvendelse.

Mange af de gamle missionsfolk kunne huske datoen for deres omvendelse og berettede med tårer i øjnene om den.

En omvendelse blev et afgørende vendepunkt for disse mennesker, der også i dagligdagen ville markere, at de var troende mennesker. Man tog afstand fra verdslige fornøjelser som kortspil, dans, spiritus og almindeligt kulturliv - og i nogen grad også fra politisk arbejde. Omvendelsen satte skel mellem mennesker. Folk, der sluttede sig til I.M. kaldte sig for Troende, Guds Børn, eller Vennerne. Alle andre, hvad enten de nu var kirkelige eller ej, blev regnet for vantro. Det kunne undertiden føre til en vis intolerance, men det har på den anden side også været en styrke for bevægelsen. Medlemmerne oplevede et meget stærkt åndeligt fællesskab og en forståelse af, at almindelige mennesker havde det samme ansvar som præsten. "Jeg har hidtil i mange år været avlskarl for Djævelen", sagde Andreas Skoven, "nu vil jeg være avlskarl for Jesus."

Man samlede i Tronsmark Missionshus. Mænd og kvinder sad efter kirkeskik på hver sin side af midtergangen, mens unge, forlovede sad ved siden af hinanden. De unge sad helst nederst i salen ved kakkelovnen.

"Det var gerne P.Tronsmark, som efter et par salmer indledede med bøn: "Ja, Herre, så er vi nu atter forsamlet her for dit ansigt og vil så gerne bede dig om at være hos os og hjælpe os til at få velsignelse af dit ord. Vi vil inderlig takke og prise dig, vor kære Fader i himlen, at du gav din søn hen for alle vore synders skyld, og vi vil ihukomme dig, vor Frelser Jesus Kristus, fordi du ville gå den tunge gang hernede på vor syndige jord og dø på korset for vor frelses skyld"

"Så læste han i reglen en lang prædiken af Vilh.Bechs postille. Ofte var der varmt på dobbelt måde, ved den store trangsel og ved den kærlighedens ånd, som mærkedes. Dog, hvor var der skønt i disse samlag fra alle omgivende sogne, og hvor vi sang!" (Vendelbo-Gubber, s.49-50.)



Andreas Skoven.



Peter Tronsmark.



Tronsmark Missionshus

Søndagsskolen i Tronsmark.

Fotograferet ca.1907, antagelig uden for Tronsmark Mis-
sionshus.

1.række fra venstre 1) Ellen Larsen g.Horsholt, 2) Kir-
stine Tronsmark, 3) Emma Grønbæk ? 4) Lydia Johansen
g.Lykkegaard 5) Dagmar Jensen, 6) Anna Bak, 7) Mor: Val-
borg L.Nielsen, 8) Klara L.Nielsen, 9) Peter Riisager
14) Margrethe Kirkegaard

2.række: 4) Vilhelm Sørensen 8) Margrethe Bertelsen
12) Ejnar Jakobsen, 13) Ejnar Jørgensen, 15) Jens Lassen
16) Chr.Simonsen 20) Thomas Lassen 22) Ingeborg Lar-
sen

3.række: 1) ? Anne Kirkegaard, 2) Johanne Nedergaard ?
4) Ingeborg Vajhøj 6) Emma Jakobsen 7) Helene Mouritzen
9) lærerinde fr.Laursen 10) lærer Thomasen m/Budde
11) fru lærer Thomasen 12) Magda Thellefsen 13) Mag-
dalene Kirkegaard 14) Henny Jensen 16) Emma Hesselbæk
17) Magdalene Olsen g.Larsen

midt imellem Chr.Jensen

4.række: Marie Jensen, d.af ovenn. 5) Bernhard Lykke-
gaard 6) Thomas Lassen ? sidst i rk.: Petra Larsen

5.række: 1) ? Anne Kirkegaard, 2) Sinne Isaksen 4) Put-
Gine 5) Signe Hesselbæk, 6) Christine Olsen 8) Thomas
Bak 9) ? Kiil 10) far: Aksel Jakobsen 13) Chri-
stian Mouritzen 14) Johs. (?) Thellefsen 15) Helga
Lykkegaard 16) Signe Lykkegaard



Søndagsskolen i Tronsmark,
fotograferet ca. 1907. I forreste række som nr. 7 og 8

Niels Christian Nielsen som landmand.

Om bedstefars evner som landmand er der delte meninger.

Onkel Johannes Lykkegaard Nielsen, der selv var landmand, mente ikke, at hans far var særlig dygtig. I hvert fald var han ret utålmodig, når vejret drillede, og så kunne han finde på at høste, før kornet var helt tjenlig.

Men bedstefars søster, Martine Nielsen, gift Nyholm, var af en anden mening, og forsikrede, at bedstefar var dygtig - ellers kunne han ikke drive så stor en gård som Hesselbæk - og han var jo også opvokset på en gård. Martine Nielsen fortalte, at mens hun tjente i Hesselbæk, blev bedstefar drillet lidt af naboer og karle. Efter deres mening havde han ingen forstand på landbrug. Og de gjorde f.eks. lidt nar af ham for den måde, hvorpå han holdt tømmerne i et hestefor-spand. Endvidere hævdede hun, at når hun sammen med de øvrige tjenestefolk var i roerne, kunne karlene være dovne og ligefrem indstillet på at sabotere arbejdet.

Dårlige nerver.

Martine Nielsen mente afgjort, at det var alle disse drillerier fra naboer og karle, der påvirkede bedstefar, så han fik dårlige nerver. Der havde aldrig tidligere været noget i vejen, tværtimod var bedstefar en meget levende og munter mand. Hvor han var, gik det altid livligt til. Hun ville slet ikke høre tale om, at de dårlige nerver skulle være arveligt betingede. "Der er ingen i vor familie, der har dårlige nerver", forsikrede hun.

Niels Christian Nielsen havde i perioder dårlige nerver. Navnlig om foråret var det galt. I en sådan periode lå han gerne i sengen. Men ellers gik han som regel stille med det og søgte af hensyn til børnene at dække lidt over sygdommen. Onkel Johannes har fortalt, at han et år gerne ville på højskole og havde talt med bedstefar om det. Men lidt efter kom bedstemor og sagde: "Du bliver nødt til at vente et årstid, for ellers bliver far syg."

Mejerisagen.

Jens Peter Jakobsen, Tingmarken, og Niels Christian Nielsen var gode venner, og søndag eftermiddag gik Peter Jakobsen ofte fra Tingmarken over bækken og ned til Hesselbæk for at få en sludder. Mine to bedstefædre ville ikke med i mejeriet "Søndagshvile", da det blev oprettet af Indre Mission.

De havde en ordning med Sdr. Mejeri, hvortil alle landmændene på egnen tidligere havde leveret mælk. Ordningen gik ud på, at de kunne vente med leveringen af søndagsmælken til mandag morgen. Under de vilkår mente bedstefar, at det var unødvendigt at oprette et nyt mejeri. Men dette standpunkt mødte stærk modstand blandt vennerne i Indre Mission, der her ville markere skellet mellem "Guds børn" og "verdens børn".

Fatter Tronsmark og bedstefars søster, Marie Nielsen, gift Kirkegaard, og flere andre mødte op i Hesselbæk for at overtale bedstefar og snakke ham til rette. Ved den lejlighed blev døren til stuen lukket for børnene, ellers måtte de i andre tilfælde gerne høre på de voksnes ivrige meningsudvekslinger, hvad de som regel gerne ville. Hver gang bedstefar var sammen med vennerne, måtte han bestandig høre, at han blandede sig med "verdens børn". Da han en sommer havde mistet to føl-æg, blev han mødt med forklaringen: "Der ka' do sie, Gud har straffet dø!" Ved en fødselsdagsfest hos lærer Thomsen skulle vennerne have været særlig hårde mod bedstefar. Skomager Thellefsen, som dengang var fører for Indre Mission i Bindslev, kom også op til Hesselbæk for at snakke om sagen. Han var mere fredsommelig og sagde: "Lad os fremfor alt holde fred!"

Onkel Villiam mente, at det først efter mejerisagen, for alvor blev galt med bedstefars nerver. Måske var bedstefar lidt stejl i sagen, men han ville ikke handle mod sin overbevisning. Og han havde mod til at holde fast ved sit standpunkt, selv om vennerne gik meget hårdt imod ham. Efter en årrække gik han dog med i "Søndags-hvile".

Niels Hjorth, der var en fremtrædende grundtvigianer, sagde til moster Anna, at "Niels Hejselbæk er en mand, vi ser op til."



Mejeriet "Søndags-hvile".

Sognerådsmedlem.

Bedstefar var i en periode sognerådsmedlem, valgt af Indre Mission i Aagaard, der havde opstillet en liste for at få en mand i sognerådet, der kunne varetage interesser for denne del af sognet. Bl.a. ønskede man vejene og Aagaard bro forbedret, og det var alt sammen noget, bedstefar gik ivrigt ind for.

Han blev dog noget skuffet, da man for næste periode valgte Søren Højer i stedet for. Men bedstefar har nok været lovlig frisindet efter Indre Missions mening.

Familiekomsammen.

Når bedstefars søskende var sammen, gik snakken og diskussionen livligt, og bedstefar var meget underholdende og fuld af lune. Det var gerne ham, der i familiens kredsløb holdt bordtaler, og det var han også dygtig til. Hans søstre satte stor pris på ham og beundrede ham meget.

Når bedstemors brødre Peter Lykkegaard og Jens Røgild kom på besøg, drejede samtalen sig ofte om Guds riges sag og samfundsforholdene indenfor Indre Mission. Peter Lykkegaard ville gerne have et af børnene fra Hesselbæk på skødet.

Juleaften i Hesselbæk.

Mor har fortalt lidt om, hvorledes man fejrede juleaften på gården.

Juleaftensmiddagen kunne f.eks. bestå af kyllingesteg og budding; men der var ingen fast tradition med hensyn til retterne.

Den lille stue blev ryddet, og her blev juletræet stillet op og pyntet. Børnene stod ude på den store gang, hvor de ventede og skiftedes til at kigge gennem nøglehullet, mens bedstefar og bedstemor tændte lysene på træet. Bedstemor var forsanger til julesalmerne. Bedstefar havde købt julegaverne til hele familien i Hjørring. Indbyrdes gav børnene hinanden små julegaver, f.eks. små kortspil som "Skidt-Mads", der kostede ca. 10 øre.

Kirkegang.

Bedstefar var en meget flittig kirkegænger. Han kom i kirken hver søndag, og han ville helst have bedstemor med. Søndagsmadens tilberedelse skulle ikke være nogen hindring: "Vi kan få en flæskpandekage i dag, og så få stegen i morgen."

Han var god af sig og ikke bange for at låne penge ud. Mor kan huske, at der ofte kom husmænd og fattigfolk for at få bedstefar til at kautionere. Både bedstefar og bedstemor havde ord for at være rundhændede over for daglejere, og bedstemor sørgede for, at de fik en rigelig madkurv med hjem.

Bindslev kirke omkring 1900.



Her har bedstemor og bedstefar deltaget i mange gudstjenester.

"Høverdrenge" i Hesselbæk 1912.

Viggo Nielsen, Vandværksvej 3, Bindselev, søn af Per Nielsen Smed, Tversted, var som 10-årig høverdrenge (hjorddreng) hos sin onkel Niels og tante Ane i Hesselbæk. Han fik 40 kr. i løn for en sommer.



Det var tidligt at komme hjemmefra og ud at tjene, - også selv om det kun var for sommerhalvåret. Og vilkårene for en høverdrenge kunne være temmelig barske.

Viggo blev vækket kl. 5,30 om morgenen, og så skulle han ellers være i fuldt vigør til det blev fyraften klokken 8 om aftenen. Ganske vist var arbejdet afbrudt af en middagspause på to timer, men den gjaldt ikke altid for høverdrenge.

Kærerne skulle passes i al slags vejr. Når de gik i tøj, skulle de flyttes regelmæssigt. Efter indhøstningen gik kærerne løse, men høverdrenge skulle så passe på, at kreaturerne ikke gik i rugen eller i roerne.

Ind imellem pasningen af kærerne skulle Viggo på markarbejde, høstarbejde eller til andet forefaldende arbejde på gården.

Viggo sov i karlekammeret i samme seng som andenkarlen.

Skolegangen måtte ikke forømmes, ganske vist var der kun to ugentlige skoledage om sommeren. Men det kunne godt være svært at få et ordentligt udbytte af undervisningen, når man havde været meget tidligt oppe om morgenen og passe kær først. Lærer Tophøj havde vist ikke nogen særlig forståelse for høverdrenge's vilkår.

Bedstefar kunne undertiden være noget urimelig over for Viggo og skælde ham ud for noget, som han slet ikke havde skylden for. Men han må have værdsat Viggos arbejde, for han fæstede ham de følgende somre 1913 - 1916, og som 17-årig blev Viggo fæstet som karl i Hesselbæk.

Bedstemor tog ved flere lejligheder Viggo i forsvar, og hun var i det hele taget god ved ham. Børnene i Hesselbæk ville gerne lege med Viggo, og de satte megen pris på ham.

Hver fjerde søndag havde han fri, men først efter at morgenarbejdet var besørget. Så gik turen til fods til Tversted - en pæn lille travetur - og så tilbage igen søndag aften.

Viggo har fortalt, at undladelsen af at levere mælk til mejeriet om søndagen gav en masse ekstra og besværligt arbejde. Søndagsmælken blev i transportspandene slæbt ned i bækken til afkøling, men alligevel var den mælk, der mandag morgen blev leveret til "Søndagshvile", af en ringere kvalitet.

Vindmøllen måtte ikke sættes i gang om søndagen, for så kunne folk jo se, at man arbejdede. Hvis man nu ikke havde nok hakkelse til hestene, måtte hakkelsesmaskinen trækkes ved håndkraft.

Vogne og redskaber var ikke særlig godt vedligeholdte, og det var ærgeligt, når en vogn af den grund kørte i stykker på vej til eller fra mosen, hvor afstandene jo var store.

Viggo Nielsen blev senere karl hos onkel Karl og moster Klara i Hesselbæk. Dem var han ualmindelig glad for at være hos. "Det var en ualmindelig skøn plads", sagde han.

Testamente.

For at undgå et evt. skifte efter bedstefar, hvis han skulle dø før bedstemor, skrev bedstefar i 1918 testamente.

Nedenstående er en afskrift efter det originale testamente, som jeg havde lånt af moster Klara.

Indført i notarialprotokollen folio 506.

By- og herredskontoret
i Frederikshavn.

Testament.

Underskrevne gårdejer Niels Christian Nielsen, Hesselbæk, Bindslev sogn, fastsætter herved som mit testamente og min sidste villie følgende, at såfremt jeg skulle afgå ved døden før min hustru Ane Caroline Nielsen, født Jensen, da skal hun have den samme ret, som der efter loven tilkommer mig, hvis jeg skulle blive den længstlevende, til at forblive hensiddende i uskiftet bo med vore fælles livsarvinger, være sig myndige eller umyndige, sålænge hun lever og ikke indlader sig i nyt ægteskab.

Dette testamente oprettes for notarius publicus og indføres i notarialprotokollen med den retsvirkning, at en udskrift deraf skal have samme gyldighed som originalen.

p.t. Frederikshavn, den 16.december 1918.

Niels Chr. Nielsen.

Dags dato mødte for mig i den ordinære notari publicii embedsforfald gårdejer Niels Christian Nielsen af Hesselbæk i Bindslev sogn, mig personlig bekendt, og underskrev egenhændigt og sin fornuft fuldkommen i min og undertegnede notarialvidners overværelse foranstående testamente, med hvis indhold han erklærede sig bekendt, og som han ratihaberede.

Til bekræftelse under min hånd og embedets segl.
Notarialkontoret i Frederikshavn, den 16.december 1918.

(?) Poul Jensen (?) fm.

Notarialvidner

C.E.Johnsen

A.Elvig



Hesselbæk 1914.

Stuehuset er ved at blive kalket i anledning af bedstemors og bedstefars forestående sølvbryllup.

Stående fra venstre: Valborg, tjenestepige Esther, Anna og Klara.



Hesselbæk, fotograferet fra nordøst, vistnok i 1925.



Stueuret hænger stadig i Hesselbæk.

Gamle ting og sager
fra Hesselbæk



Platten hænger hos mor. De øvrige effekter har vi stående her i Aalborg.



Bakke til themaskine, i hamret messing, 53 cm i diameter. Sølvbryllupsgave.

Sukker- og
flødestel
i nikkel.
Sølvbryllups-
gave.



Stereoskop eller perspektivkasse med 6 tilhørende stereo-
billeder, som bedstefar
havde med hjem fra en rejse
til København.

Bedstemors bibel,
1885 udgave i læder
med guldsnit, pris 2,50 kr.
Desuden læseglas og
andagtsplan.





**Strygejern som bedstefar har brugt i sin skrædder-
virksomhed.**



**Bedstemors kommode.
Hun fik den muligvis, da hun skulle til Ørum.
I hvert fald har den været sendt med jernbane.**

Familiebillede
fra omkring 1920.



Lassen, Johannes, Klara, Karl, Valborg,
Bernhard, Emma, Dagmar, Marie, Villiam, Else, Axel,
Marie Bearst, bedstemor, Anna, bedstefar.

1000/13 " 194.



Handwritten notes:
100 Kroner
100 Kroner
30 Kroner
30 Kroner
7 Kroner
80 Øre
25. AUG. 1920

S K Ø D E .

Forevist paa Tinglysningskontoret for
Frederikshavns Retskræds, den 8/7-20

Underskrevne Gaardejer N i e l s C h r. N i e l s e n af
Hesselbæk, skøder og endelig overdrager herved til Gaardejer C a r l
J a c o b s e n "Bakkegaard" i Bindslev, den mig iflg. Skøde, læst
3' Oktober 1900 tilhørende Ejendom i Bindslev Sogn "Hesselbæk" kaldet,
Matr. Nr. 1a af Hesselbæk af Hartkorn 3 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 2½ Alb., ✓
" " 1c " " " " 0 " 2 " 2 " 1½ " ✓
" " 4b " Aagaard " " 0 " 2 " 3 " 2½ " ✓
" " 37bg " Eskær Hovedgaard i Mos-
bjerg Sogn, Hartkorn 0 " 0 " 0 " 0½ " ✓

tilligemed paastaaende Bygninger med mur- og sømfast Tilbehør, derun-
der Kakkellovne, Komfúr og indmurede Kedler, Besætning, Inventarium, Avl
og Afgrøde, Gødning, Ranetømmer, Maskiner, Avls- og Mejeriredskaber,
derunder Transportspande, hvilken Ejendom herefter skal tiljøre Købe-
ren med de samme Rettigheder og Byrder, hvormed den hidtil har tilhørt
mig.

Overtagelsen sker straks og det solgte med Tilbehør henligger Fre-
tidig for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende.

Skatter og Afgifter deles med Dagen idag som Skæringsdag.

Købesummen 75.000 Kr. skriver Syvti fem Tusinde Kroner, er berig-
tiget, dels ved Uåstedelse af Obligation til Sælgeren for 62.000 Kr.
og dels ved Overdragelse af anden Ejendom.

Paa Tro og Love angives Værdien af den overdragne faste Ejendom
til 36.000 Kr. medens Restkøbesummen er Værdien af det overdragne Løs-

Det bemærkes, at ældre skøder indeholder forbehold af jagtretten og brugsoverdragelse af nogen jord, hvilke bestemmelser imidlertid er bortfaldne.

Endvidere bemærkes, at der paa Matr. Nr. 37bg hviler en Vejservitut og Bestemmelse om skadeligt Vands Afledning.

Omkostningerne deles. Obligationen bekoster Køberen.

Den til Mtr. Nr. 1 a Hesselbæk og 4 b Aagaard tilkøbte Anpart i Sognets Konge-Korn-Kirke-og Kvægtiende medfølger i Handelen.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Overværelse af 2de Vitter-

lighedsvidner: idet tilføjes, at der til 37 bg Eskær Hovedgaard er ældre

Adkomstangel og at der d. 5/10 1904 er læst en Kontrakt paa et Jord-

stykke af 4 b Aagaard.

Udstedt i Hjørring, den 31. Juli 1920.

Som Køber:

Karl Jakobsen

Som Sælger:

N. Chr. Nielsen

Til Vitterlighed:

J. Sæverger

309

Engsum til Ejendomsafgift 36.000

Restancer af Amtstueskatter.

Hjørring Amtstue d. 17 AUG 1920

Om

M. Riis

Løst i Frederikshavn Købstads og Nørns Herreds

med Skagen Købstads og Læsø Birkis Ret

den 25. AUG. 1920 og protokolleret

Matr. Nr. 35 Fol. 347

Geldr 145 Kr. - Gro.

Pet. Skindelse Frelisens Kone



S K Ø D E .

Sk. 1070
25. AUG. 1920

250

25200

Underskrevne Gaardejer C a r l J a c o b s e n af Bindslev skøder og endelig overdrager herved til Gaardejer N i e l s C h r. N i e l s e n af Hesselbæk, den mig iflg. Skøde, læst 10' April 1918 tilhørende Ejendom "Bakkegaard" i Bindslev Sogn, skyldsat under: Matr. Nr. 1 1 Sdr. Bindslev af Hartkorn 4 Skp. 3 Fdk. 1 Alb., " " 1 b Hesselbæk " " 2 " 0 " 0 1/2 " , tilligemed paastaende Bygninger med mur- og sømfast Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur og indmurede Kedler, Besætning, Inventarium, Avl og Afgrøde, Gødning, Ranetømmer, Maskiner, Avls- og Mejeriredskaber, derunder Transportspande, hvilken Ejendom herefter skal tilhøre Køberen med de samme Rettigheder og Byrder, hvormed den hidtil har tilhørt mig.

Overtagelsen sker straks og det solgte med Tilbehør henligger Fremtidig for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende.

Skatter og Afgifter af Ejendommen, deles med Dagen i dag som Skæringsdag.

Købesummen 30.000 Kr. skriver Tretti Tusinde Kroner, hvoraf 20.000 Kr. paa Tro og Love angives som den faste Ejendoms Værdi, er berigtiget dels ved at Køberen overtager og fremtidig forrenter og afdrager overensstemmende med de tinglyste Pantebrevs Indhold og uden Ansvar eller Bekostning for Sælgeren den paa Ejendommen hæftende Pantegæld til Hjørring Discontobank til Beløb 17.000 Kr. ifølge 2 Obligationer, og dels ved Overdragelse af anden Ejendom,

Omkostningerne ved nærværende Handel udredes af hver af Parterne med Halvdelen.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Overværelse af 2de Vit-

erlighedsvidner.

Den Matr. Nr. 1 b tilkøbte Anpart i Sognets Konge-Korn-

kirke- og Kvægtiende medfølger i Handelen.

Udstedt i Hjørring, den 31' Juli 1920.

Som Køber:

Som Sælger:

N. Ch. Nielsen

Carl Jakobsen

Til Vitterlighed:

J. Jakobsen

.....
ingesum til Ejendomslyd 22.800 i Forb. m. Andels No.

Restancer af Amtstueskatter.

Hjørring Amtstue d. 17 AUG 1920

Oru
M. Riis

st i Frederikshavn Købstads og Horns Herreds

ed Skagen Købstads og Læsø Birks Ret

d. 25. AUG. 1920 og protokolleret

antebog..... 35 Fol..... 348

ebyr 81 Kr. - Orc.

Oldtiden Kroner

Styr



*Sum
5.800*

G æ l d s b e v i s .

Underskrevne Gaardejer **C a r l J a c o b s e n** af Hesselbæk tilstaar herved at være skyldig til Gaardejer **N i e l s O h r . N i e l s e n** af Bakkegaard den Sum 5.800 Kr., skriver Fem Tusinde Otte Hundrede Kroner, hvilken Kapital jeg herved forpligter mig til at forrente og afdrage med den samme Rente og med samme halvvaarlige Afdrag ,som svares af den Prioritet ,der hviler paa Ejendommen Bakkegaard i Bindslev. Sogn til Vendsyssel Bank i Hjørring til oprindeligt Beløb 6.000 Kr.

Renter og Afdrag paa nærværende Gældsbevis erlægges til samme Tid som Renterne af Vendsyssel Banks ovennævnte Prioritet skadesløst paa Kreditors Bopæl her i Landet.

Udebliver Renter og Afdrag otte Dage over Forfaldstid er den skyldige Kapital med Renter strake forfalden til skadesløs Udbetaling.

I Søgemaalstilfælde er saavel Debitor som nedennævnte Selvskyldnerkautionist underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Retsplejelovens Kapitel 41.

Til Sikkerhed for rigtig og skadesløs Betaling af den skyldige Kapital med Renter og Omkostninger medunderskriver undertegnede Gaardejer **Jens P. Jacobsen** af Tingmark og underkaster jeg mig som saadan samtlige Gældsbevisets Bestemmelser, idet jeg erkender at hæfte, selvom Kreditor maatte give Debitor Henstand med Renter eller Afdrag.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter i Overværelse af Vitterlighedsvidner:

den /7 August 1920.

Som Hoveddebitor:

Karl Jakobson

Som Selvskyldnerkautionist:

Jens Peter Jakobson

Til Vitterlighed om begge Underskrifter:

Mathilde Tøjhøj
Larsen Lykkegaard

Fremstaaende Eddeløberis kribbes herved som indfriet
forsevidt angaar det Beløb 2600 Kr., hvilket hermed
med min Underskrift bekræftes. - Restbeløb 3207 Kr.
Bundsten, den 19 April 1927

Ane Nielsen

Bakkegaard.

Som det fremgår af de foregående siders dokumenter byttede bedstefar og onkel Karl gårde i 1920. Bedstefar fik 75.000 kr. for Hesselbæk og gav 30.000 kr. for Bakkegaard.



Bedstefar i Bakkegaard.

Bedstefars død.

Den 27. november 1926 kom bedstefar ind fra sit arbejde og sagde, at han var lidt utilpas. Han troede, han havde forløftet sig og gik i seng. Bedstemor var inde hos ham flere gange, og ved melmadstid kom hun med en kop te til ham. Bedstefar gav da et dybt suk fra sig og døde.

Denne gårdhandel medførte desværre nogen uvenskab med mine bedsteforældre i Tingmarken. Her mente man, at Karl havde givet alt for meget for Hesselbæk i betragtning af, at udhusene ikke var særlig godt vedligeholdte.

Bedstefar tog sig det meget nær, og Peter Jakobsen var også ivrig efter at gøre det godt igen. Men bedstemor i Tingmarken havde svært ved at glemme den uret, der efter hendes mening var overgået Karl. Men efterhånden udviskedes uoverensstemmelsen.

Dødsfald.

Gdr. Niels Chr. Nielsen, Bakkegaarden, er forleden afgaaet ved Døden, ramt af et Hjerteslag. Han havde i mange Aar lidt af en Hjertesygdom, der altsaa nu medførte Døden.

Niels Nielsen, eller Niels Hesselbæk, som han kaldtes i daglig Tale, blev omkring 60 Aar gammel.

Han begyndte med en Skræder- og Manufakturforretning i Bindslev By, og efter at have drevet denne i flere Aar købte han Vester Hesselbæk, som han først for faa Aar siden afhændede til en Svigersøn, medens han og hans Hustru flyttede op paa „Bakkegaarden“.

Afdøde efterlader sig Hustru og flere voksne Børn, og for disse saavel som for hans mange Venner er hans pludselige Bortgang en stor Sorg. Niels Hesselbæk var en flittig og afholst Mand, der passede sin Drift nønsterværdigt. I flere Aar sad han i Sogneraadet, ligesom han har haft flere andre Tillidshverv. Han var en trofast Tilhænger af Indre Mission.

Begravelsen.

Salmer i det trykte sangblad:

Jeg lever - og ved hvor længe fuldtrøst
Tænk, når en gang den tåge er forsvunden
Herrens venner ingen sinde.



Ved

Niels Chr. Nielsens

Jordefærd

Lørdag den 4. December 1926.



•Vendsyssel Tidende•s Bogtrykkeri, Hjøring.

Jordefærd.

I Lørdags begravedes Niels Chr. Nielsen, Bakkegaard, fra Bind-slev Kirke under saa stor Delta-gelse, at Følget knapt kunde være i Kirken. Ved Baaren holdt af-døde Søn, Lærer Lykkegaard, Ska-gen, en køn og gribende Tale, ligesom ogsaa Pastor Vedsted talte. Pastor Vedsted forrettede Jord-paakastelsen, og Lærer Lykkegaard bragte paa sin Moders og sine Søskendes Vegne en hjertelig Tak for den store Deltagelse.

Der var til Baaren skænket et rigt Væld af Kranse, ligesom der var skænket en Mindesten til Gra-ven.

Efter Begravelsen inviteredes Følget hjem i Hjemmet, hvor der ogsaa blev holdt Taler til den af-dødes Minde, bl. a. af Lærer Ja-kobsen, Skagen.

Gade og Hus Nr.:

(Over modsat Roden)

Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor):

L. Rugtved,

Stabæk,

Toll. 58. Uggerby pr. Hjørring

Stempel: 2 2 2 Kr. 00 Øre.

Skøde.

Underskrevne Eaardejer Niels Christian Nielsen Sønke
^{Kjørlin}
 Nielsens, Ld. Bønder, sælger, skider og endelig overdra-
 ger hermed til Landmand Karl V. Pedersen, Lørdemose,
 Lemvig tilhørende Ejendomme, "Bakkegaarden" kaldet helig-
 gunde i Ld. Bønder, Bønder Ejendomme, skyldt under:
 Leds. Nr. 1 1/2 af Herkøen 4 Skp. 3 Fk. 1 Mlb.
 " " 1 1/2 af ^{Fureløse} " 2 " 0 " 0 1/2 "

Under Overdragelsen, der sker med de samme almindelige
 Retligheder, Bygder og Forpligtelser, hvorved jeg har jet det
 solgte, er indbefattet alle Til- og Underliggende, paaske-
 ende Bygninger med uirs- og kornfest Tilbehør, derin-
 der Kalkelovne, Kourter og Trillebyrde, Sol, Alpride,
 Gødnings, Besætning og Inventarier, Fjerkræ med
 Udtagelse af 10 Fns, samt kjerrespande, alt som
 det er Kobet parvist.

Det solgte overtages den 8 April d. N. og staaer fra O-
 verdragelsen for Koberss Regning og Risiko i enhver
 Henseende, i Tilfælde af Udvald, hvar han Frisk-
 rumpsummere til villegghedsvis Anvendelse.

Kollektøren udlån 32000 Kr., skriver To og Treind Ti-
sinder Kroner. De To og Lov sættes Værdien af den
faste Ejendom til 22000 Kr. og af Løse til 10.000 Kr.
Kollektøren berigtiger på følgende Maade:

1. Køber overlæzer den i Ejendommen til forhøjet Rente
de indbetaltende Gæld til Hjørring Diskontobank
for 17000 Kr.
der skyldes på 2 Obligationer.
2. Køber overlæzer Prioriteten til Ms Kred.
syssel Bank, Hjørring, som oprindeligt 6000 Kr.,
nu nedbragt til 3200 -
digeledes til forhøjet Rente.
3. Kontant ud betalt 7500 -
og gælder Selvejendens Underkrift på den
betente Skøde som Kvittering.
4. Restkollektøren 4000 -
32000 Kr.

afgives ved, at Køber har udstedt Paalebrev af Gud.
Hod som afløb.

Køber overlæzer Forpligtelsen med Henegn til
Bundels Elektricitetsværk. Reinstallationen er færdig
betalt. Køber svarer Renter af den overtagne
Prioritetsgæld med Overlæzede som Skæringssag.
Køber svarer Skatter og Afgifter fra 1 April 1927

og de beregnes med denne selvkomne Skermsedel.
 Omkostningerne ved Skattelæs bærer med Halvdelen
 af hver af ss. Paulsbrevet betales af Køberens.
 For Gjæld med indbæres. Det bemærkes, at Køberens
 er ugift.

Udstedt i Bindelev, den 8 April 1927.

Lom Solgerinde:
^{Karoline}
 Ant. Nielsen.
 Euker, Bindelev.

Lom Køber:

Karl V. Pedersen.

Landsmand, Bindelev,
 til Vælløshed om Underkriftens Rigtighed, H.
 stedselevendes Rigtighed og Udbetalingens Rigtighed.
 L. Rindholm. Kristian Kalden.

Eardrup, Halden. Ejendomsstyrelse, Bundelev.

Reg. Nr. 27 ved 5 alen. Værdiering
 Værdieringen til Ejendomsstykke 22000 Kr.
 25300.
 Lovligt virket ved 4 alen Værdiering

Gjæring Auktions, den 13 April 1927

Elyse 25 Or

H. Mikkelson
 Not.

Gerpartens Rigtighed bekræftes.

Dommerkontoret i Frederikshavn, den 26. April 1927

L. Myr

Bedstemor flytter til Bindslev by.

Efter at bedstemor havde solgt Bakkegaard i april 1927, flyttede hun til Bindslev by.

Her købte hun 19. april 1927 af murer Lauritz Larsen et hus i Vestergade, nuværende Park Allé, matr. nr. 9n. Prisen var 11.500 kr. med en kontant udbetaling på 6.500 kr. og overtagelse af et sparekasselån i ejendommen på 5.000 kr. Skødet blev udstedt til moster Anna Lykkegaard Nielsen mod at bedstemor havde "bopælsret i ejendommen" så længe hun levede.

Bedstemor havde hele stueetagen, og da moster Anna blev gift, boede hun og onkel Peter i den lille lejlighed ovenpå.



Foran bedstemors hus i Bindslev.

Stående bagest: onkel Bernhard og bedstemor

Lige foran dem står: "Lissen", "Bibsen", Ruth og moster Dagmar. Stående til venstre onkel Axel med Bernhard ved siden af sig. Siddende på trappen ses moster Anna.



I haven.

Bedstemor med Inge Lis.

Bagved står moster Dagmar og moster Anna.

"Søster" fra Hesselbæk, Inger Pedersen, har i aug. 79 fortalt mig lidt om, hvad hun husker om bedstemor. De følgende to afsnit er skrevet på grundlag af Søsters oplysninger.

Bindslev-tiden.

Når Ruth og Søster fra Hesselbæk besøgte bedstemor, mens hun boede i Bindslev by, sagde hun gerne: "Ska' I int hen te dei na`j (den anden) bedstemor?" Det var de imidlertid ikke så meget for, for de syntes, at den anden bedstemor, Marie Jakobsen, var for streng. Her skulle man sidde pænt og stille. Selv om begge bedstemødrene boede i byen på samme tid, besøgte de sjældent hinanden.

1. juledag samlede hele familien hos bedstemor, og mor og moster Anna sørgede for maden.

Bedstemor og børnebørnene i Hesselbæk.

Da bedstemor havde boet en halv snes år i Bindslev by, flyttede hun til Hesselbæk, hvor hun hos moster Klara og onkel Karl fik en lille stue. Stuen havde vinduer mod syd til gårdspladsen. En dør førte ud til køkkenet, mens en anden førte ind til en af stuerne.

Her boede bedstemor i 14 år. Der var stille, varmt og fredeligt i hendes stue. Ruth og Søster ville gerne vaske sig og trække i tøjet her, og bedstemor gav sit besyv med, f.eks. med hensyn til påklædning og udseende: "I har no int så pænt et liv, som A ha`de, da A var børn."

Når de skulle i byen om aftenen, kunne de lægge dynerne ned i bedstemors stue, for så var de godt varme, når de efter hjemkomsten listede ind efter dem.

"Bedstemor døjede tit med at falde i søvn om aftenen, og vi hørte tit, når vi kom hjem, måske lidt sent, at hun lå og sang. Spurgte vi så næste dag, om hun ikke kunne sove i aftes, svarede hun gerne, at det var ikke så slemt, for hun havde det både varmt og godt. Hun kunne godt lide, når der var fuldmåne, for så var der ikke så mørkt i stuen om natten"... (fortalte Søster.)

Ruth og Søster sad gerne om aftenen inde hos bedstemor med noget håndarbejde. "I ka`nok sna`ek om jer hem`ligheder. A ka` allywal int høre no`et", sagde bedstemor, og lidt senere kunne de høre hende mumle hen for sig selv: "Ruth og Søster". Men hun kunne sandelig også snakke med dem og lytte til dem. Og hun havde i høj grad deres fortrolighed. Søster viste f.eks. bedstemor et billede af Møller, før hun viste det til sin mor og far. Og bedstemor syntes, at det var da "i bette knøw mand". Hun sagde aldrig et ondt ord til børnene, og de blev aldrig træt af hende.

Bedstemor var meget beskeden, ja næsten selvudslættende. Hun spiste altid inde i sin egen stue, med undtagelse af juleaften eller når der var høstfest eller familiebesøg. "Det lyder int så pænt, når A spiser" mente hun

og hentede selv maden ude i køkkenet, hvor hun øste op på sin tallerken. Her ville hun gerne hjælpe lidt til, f.eks. røre lidt i en gryde - , og hvis man så her svarede: "Nej tak, det er ikke nødvendigt, bedstemor", kunne hun godt blive lidt stødt og lukke døren hårdt i efter sig.

Hun var glad og taknemlig, når man gjorde noget for hende, f.eks. når der blev gjort rent inde hos hende. Men når hendes sengetsøj var til luftning i solen ude i gården, stod hun ved vinduet og holdt øje med det, for dynerne måtte endelig ikke bankes. De var gamle og slidte, og hun var bange for, at de ikke kunne holde til en sådan omgang.

Bedstemor i Hesselbæk.

Bedstemor befandt sig ualmindelig godt hos onkel Karl og moster Klara, og de var begge virkelig gode imod bedstemor. Hun har sikkert også været let at passe, for hun var meget beskeden.

I disse år kom familien ofte til Hesselbæk for at besøge bedstemor. I mange år var det en fast tradition, at familien samledes her første juledag.

Jeg mindes tydeligt bedstemor, hvidhåret, siddende i sin lille stue ved rokken. Hun så ofte op fra sit arbejde og smilede. Altid var hun godt tilpas, taknemlig og tilfreds med tilværelsen, uendelig mild og glad. Under arbejdet nynnede hun ganske stille til den rytmiske snurren fra rokken, mens hendes hvide, rynkede hænder var i stadig, smidig bevægelse. Det var meget fascinerende at sidde og kigge på hende, mens hun arbejdede ved rokken.

Når hun var alene, holdt hun ind imellem pauser, hvor hun læste i bibelen. Her holdt hun særlig meget af Davids salmer. Bedstemor brugte også salmebogen flittigt og hun sad alene og sang den ene salme efter den anden. Der var fred i bedstemors stue.

Da hun var rask nok til det, gik hun en tur hver dag. Men om vinteren, når hun ikke kunne komme ud, gik hun rundt om bordet i sin stue, for at få lidt motion, alt imens hun sang en salme.

Bedstemor var ualmindelig glad for sine børn, svigerbørn og børnebørn, og hun omfattede dem alle med en umådelig kærlighed og omsorg. Hun fulgte interesseret med i alt, hvad de foretog sig med hensyn til arbejde og uddannelse. Kort før jeg i 1942 skulle i købmandslære udtalte hun med nogen bekymring til mig, at en købmand er så grumme afhængig af andre folks meninger, og af hvordan de synes om én, i modsætning til en landmand, der er en fri mand.

Bedstemor var naturligvis også afholdt af alle familiedlemmer. Hun nærrede ikke store tanker om sig selv - tværtimod - og mente bl.a., at hun selv var grim, mens bedstefar havde været meget smuk.



Til
Bedstemoders 80 Aars Fødselsdag

den 14. Maj 1941.

Mel.: Saa vide om Land...

I Dag vi samles til Fødselsdagsfest
i Hesselbæk som altid med Glæde;
vor Bedstemor og Mor er vor Gæst,
om dig vil vi nu slutte Kæde.

Det er dig, vi gerne vil glæde i Dag,
vi Tak dig saa gerne vil bringe,
for hvad du har været for os til i Dag,
vor Sang skal med Tak sig opsvinge.

Til Lykke nu rigtig vi ønsker for dig
i Dag og i kommende Dage.
Vor Tak kun er ringe, dog beder vi dig
i fattige Ord den modtage.

Hav Tak, kære Mor, for hver Gang vores Navn
for Tronen i Himlen du nævnte.
Du vilde os lede til Frelserens Favn,
selv foran os opad du stævned.

Og selv om du bærer de snehvide Haar,
og du er til 80 Aar naaet,
din Livsaften glød du i Møde kan gaa,
thi foran dig Jesus er gaet.

Til Karl og Klara vi ogsaa vil
vor Tak nu i Dag frembringe,
for det altid gode Hjem Bedstemor fik,
Gud selv jer lønne vilde.

Vi altid følte, vi velkommen var,
naar Bedste besøge vi vilde,
og hver en Ulejlighed gjorde I glad,
Tak derfor, vi gerne vil bringe.

Saa vil vi da samles og skilles igen
med Sandheds og Evigheds Glæde.
Lad Livstraaden briste, vi samles igen,
hvor Glæden for evigt vi eje.

Ja, Himmelhjem, du rette Hjem,
hvert Savn dér for evigt skal stilles,
og vi skal samles paany med dem,
fra hvem vi her maatte skilles.

E.





Melodi: Jeg elsker de grønne Lunde + Egen Melodi.

I Dag for 80 Aar siden
var der Glæde og gode Kaar,
en Pige l' saa liden
var kommen til "Lykkegaard".

Hun vokset op og blev til Glæde
for baade Far og Mor;
Drog "sænder", men atter vendte
hun hjem til sin Fædrenejord.

Hun siden blev Stræderkone
og flytted til Byen ned.
Fem Dreng, men kun een Pige,
blev født der, som alle ved.

Til Hesselbæk hun flytted,
Tre Piger saa Dagens Lys,
og Bedste var straks vaagen,
hvis Pigerne gav et Nys.

Men tænks: En skønne Morgen
til "Bakkegaard" hun drog.
Paa Hesselbæk nu Klara
sød Fryd sine Triller slog.

Da Magnus en Morgen tidlig
forsøgte en voldsom Daad,
blev Bedste slet ikke bangs,
skønt Spanden, den var jo vaal!

I Byens Ly vil Bedste
nu købe Hus og bo.
Og Anna kom paa Loftet,
det gav jo lidt mer' Uro.

Til Hesselbæk gik Turen,
og nu er Bedste her.
De Børnsbørn saa gerne
besøge nu Bedste lær,

Naar Bedste en Dag vil vide,
hvordan hendes Regnskab staar,
saa ringer hun blot til "Kester",
han kommer li'som han gaar.

Og saa en Tak til Klara,
som plejer sin gamle Mor,
hvad ingen kan gøre bedre,
saa vidt som jeg ved og tror.

I Dag vil Børnene feste
og hylde vor gamle Mor.
Thi ingen er god som Bedste,
det mener selv Annas "Bror"!

Vor Tak nu her skal lyde
til dig, vor Bedste lær,
for alt, hvad du maatte yde
af Kærlighed her og der!

Til Slut vi ønsker for Bedste,
hun stadig det godt man ha',
og vi vil alle istænde
et kraftigt og højt Hurra!

Emil E. Emilius Emilsen.
Onkel Herman





Bedstemor midt i billedet blandt børn og børnebørn ved en familiefest i Hesselbæk, ca. 1936, - måske på bedstemors 75 års dag.

Bedstemor var enke i 22 år.
Men hun oplevede også i sin alderdom mange rige år,
og hun var åndsfrisk lige til det sidste.

Den 7. juni 1948 døde bedstemor efter ganske kort tids sygdom.



+

Vor kære, lille Moder, Svi-
germoder og Bedstemoder,
Ane Nielsen,
har Gud taget hjem til sig,
87 Aar gl.
Hesselbæk, d. 7. Juni 1948.
Paa Familiens Vegne:
Klara og Karl Jakobsen.
Begravelsen foregaar fra
Bindslev Kirke Søndag Kl.
14,00.

Bedstefar
og bedstemor
ligger begravet
nordvest for kirken.

Tillæg til kildesamlingen:

BØRNENE FRA HESSELBÆK

Bernhard Lykkegaard Nielsen.

Født den 17.april 1890 i Nørre Bindslev by.

Døbt den 30.april 1890 i kirken.

Bernhard var i sit es, når han arbejdede med gårdens heste. Så kunne han af hjertens lyst synge datidens døgnmelodier, som f.eks. "Har du aldrig set Alberti ?" Han havde et godt øje til pigerne, som han gerne ville kysse. Derfor sørgede bedstemor somme tider for, at fæste lidt ældre og måske knap så kønne tjenestepiger.

På et tidspunkt ville Bernhard gerne være landbrugselev på Vrejlev Kloster, hvor fætteren Kresten Kirkegaard var forvalter. Men bedstefar modsatte sig dette ønske, vel sagtens fordi han var bange for en uheldig påvirkning fra "herregårdsbørsterne". Da Bernhard så senere ytrede ønske om at rejse til Amerika, syntes bedstefar og bedstemor ikke, at de kunne blive ved med at sige nej til alle hans ønsker og forslag. Men det var en stor sorg for dem, at han ville rejse så langt væk.

Bernhard var 21 år, da han i 1911 sammen med fætteren Kresten Kirkegaard og vennen Niels Peter Poulsen rejste til USA. De skiltes i Chicago, og Bernhard fik arbejde hos forskellige farmere. Men uden kendskab til det engelske sprog, var det en temmelig vanskelig periode.

Senere blev han bestyrer på en avlsgård ved et sindsygehospital. Her lærte han Marie Bearst at kende, hun var ansat i køkkenet. De blev gift og kom senere til at bo i nr.412, - 59.Street, Milwaukee, Wisconsin.

Under første verdenskrig meldte Bernhard sig frivilligt til soldat som 28 -årig og blev herefter amerikansk statsborger. Han fik et godt og fast arbejde som snedker eller tømrer hos jernbaneselskabet i Wisconsin, selv om han aldrig havde lært faget.

Bernhard og Marie besøgte familien i Danmark i 1920'erne, og i den anledning blev bedstefar og bedstemor fotograferet sammen med børn og svigerbørn. (Se side 83)

Omkring 1930 var Bernhard igen på besøg her i landet, men denne gang alene, for Marie var død.

Gennem en lang årrække var Bernhard ikke på besøg herhjemme, bl.a. på grund af krigen. Og brevene til søskende var ikke præget af den store meddelsomhed, men julebrevene fra ham blev imødeset med stor glæde og forventning. Det var trods alt et lille pust ude fra den store verden, og det var jo lidt usædvanligt og spændende at have en bror, der klarede sig godt i Amerika.

Efter Maries død blev Bernhard senere gift med Catharine Makuret, der på det tidspunkt var enke og havde tre

voksne sønner. Hun var født den 16. december 1899 i Milwaukee, og var datter af Patrick Brooks og Mary Enright.

Efter krigen besøgte Catharine og Bernhard familien i Danmark et par gange og fik en meget hjertelig modtagelse. Bernhard var jovial, lun og meget glad for at gense sin familie. Efter gensynet længtes han dog ret snart efter de noget større forholdovre i staterne og blev lidt rastløs. Han var meget hjertelig over for os alle og fortalte gerne om oplevelser og forhold i USA. Som selvhjulpen udvandrers havde han temmelig unuancerede meninger og synspunkter om tidens forskellige problemer og spørgsmål.

Da Catharine døde den 12. november 1967, boede Bernhard en kort tid alene. Han havde nok lidt svært ved at klare sig. Mange af vennerne var døde, og stedbørnene boede med deres familier langt fra Milwaukee. Og udsigten til at ende sine dage på et amerikansk alderdomshjem eller plejehjem, hvor ældre mennesker bl.a. havde fælles soverum, var ikke særlig tillokkende. Umiddelbart efter sin femte rejse til Danmark valgte Bernhard derfor at flytte til Danmark. Her vidste familien intet om hans planer. Han skrev blot til Johannes, at han kom med fly til Aalborg den 16. oktober 1969.

Et kort stykke tid boede han hos Johannes i Mosbjerg, men flyttede så ind på alderdomshjemmet i Bindslev. Her indordnede han sig og havde det godt. Han var vellydt af beboerne og personalet, og han havde megen glæde af at være sammen med sine søskende.

Men det var ingen ubetinget succes for Bernhard at vende tilbage til Danmark. Som mange andre hjemvendte udvandrere var han blevet rodløs, og han længtes ofte tilbage til det land, hvor han havde haft sine bedste år.

Bernhard døde den 12. november 1972 og blev begravet i sin fars og mors gravsted, nordvest for kirken.

Onkel Bernhard fik ingen børn, men Catharine havde som tidligere nævnt tre sønner fra sit første ægteskab:

Stanley Makurat, 5455 N. Kenwood Avenue, Indianapolis
Indiana 46208, USA.

Thomas M. Makurat, 29 Dalby Street,
Nutley. N.J. 07110, USA.

Donald Makurat døde som ung.



Bernhard med hånden på forskærmen.



Bernhard og Marie.



Bernhard i sin ny, moderne bil.

Magnus Villiam Lykkegaard Nielsen.

Født den 25.marts 1891 i Nørre Bindslev.
Døbt den 1.april 1891 i kirken.

Efter endt skolegang i Tronsmark friskole i 1905 blev Villiam karl i ca. 3 år hjemme i Hesselbæk, hvor han ikke fik udbetalt fast løn. Men en del af arbejdet blev dog betalt som en slags akkordarbejde, for han har fortalt, at han slog en kridtstreg på porten for hvert læs mæg, han læssede.

Lærer Thomsen fra Tronsmark friskole rådede bedstefar til at lade Villiam læse til lærer, og resultatet blev da også, at han kom 3/4 år i forpraktik i friskolen, hvor hans yngre søskende var elever.

I april 1909 begyndte han på sin egentlige læreruddannelse i forberedelsesklassen på det gamle Hjørring Seminarium, hvor han tre måneder senere blev optaget i 1. klasse. Som seminarie-elev boede han hos lærer Løth i Hjørring, og bedstefar betalte omkostningerne ved uddannelsen, der inclusive kost og logi, tøj, skolepenge og bøger beløb sig til 2.350 kr. og 30 øre.

Efter lærereksamen i 1912 fik Villiam et årsvikariat i Ebeltoft og herefter en stilling som andenlærer i Poulstrup indtil 1916.

Under 1. verdenskrig var han i to perioder indkaldt som soldat: fra 15/4 1914 til 29/1 1916 og fra 20/11 1916 til 8/3 1917 ved 2. kystartilleribataljon i København.

Den 7.april 1916 blev Villiam i Bindslev kirke viet til Maria Højer, født den 12.december 1890 i Bindslev, datter af Kristine og Søren Højer, Aagaard, Bindslev.

Fra 1916 til 1921 var Villiam enelærer ved Bagterp skole. Herfra søgte han og fik bevilliget orlov i 1919/20 for at kunne studere som årskursist ved Statens Lærershøjskole og flyttede med sin familie til København. Under det etårige ophold blev familien angrebet af "den spanske syge", og Villiam, Maria og Erik var alvorligt syge. På et tidspunkt blev både bedstefar og Søren Højer kaldt derover.

I 1921 blev Villiam ansat som lærer i Skagen, hvor han underviste i fagene matematik, fysik og regning. Desuden var han i mange år beskikket censor i de to førstnævnte fag.

Senere blev han viceinspektør, dernæst skoleinspektør ved Ankermedets skole - for til sidst at blive udnævnt til stadsskoleinspektør for Skagen kommunale skolevæsen.

I Skagen havde han en lang række tillidshverv: bl.a. medlem af byrådet i 12 år, formand for K.F.U.M. og søndagsskolen - og medlem af menighedsrådet gennem 21 år.



Onkel Villiam.



Maria, Karen, Erik og Villiam.



**Onkel Villiams
hus i Skagen.**

Den 31. december 1960 tog han sin afsked fra skolevæsenet, og Maria og Villiam flyttede fra Skagen til et hus i Kystparken i Egå, nord for Århus, og herfra flyttede de nogle år senere ind i en lejlighed i "Fortegaarden" i Riisskov.

Som dreng havde jeg det indtryk, at onkel Villiam og tante Maria ikke kom så meget sammen med den øvrige familie fra Hesselbæk. Dog var de sammen med os ved familiesammenkomsterne 1. juledag i Hesselbæk.

Mens de boede i "Fortegaarden" besøgte jeg dem jævnligt og lærte dem bedre at kende. Jeg blev hjerteligt modtaget og satte stor pris på at snakke med onkel Villiam om skole- og slægtsforhold. Han var en meget fin fortæller, der beredvilligt berettede om gamle dage i Hesselbæk. Han står for mig som en meget sympatisk onkel og lærer af den gamle skole: elskværdig og myndig på samme tid, rolig og besindig, interesseret i skole, kirke og lokalsamfund. Tante Maria var meget stolt af hans tidligere karriere og mange tillidshverv, og hun var meget hjertelig over for os og vore børn.

Maria døde den 24. oktober 1968, og Villiam den 2. maj 1977. Begge ligger begravet på Åbyhøj kirkegård.

Børn og børnebørn:

Erik Lykkegaard Nielsen, født 27. januar 1917 i Bagterp, overkirurg på Esbjerg centralsygehus, Torvegade 90, 6700 Esbjerg, gift med Inger Weber.
Deres børn: Dorte Lykkegaard Nielsen
Anne Lykkegaard Nielsen

Karen Højer Nielsen, født 21. maj 1920 i København, dommerfuldmægtig ved civilretten i Århus, Kr. Koldsvej 43, 8230 Åbyhøj, gift med ingeniør Erik Moustgaard.
Deres søn: Søren Moustgaard.

Axel Lykkegaard Nielsen.

Født i Nr. Bindslev den 27.marts 1893.
Døbt i kirken den 23.april 1893.

Axel havde det ikke alt for let som dreng. Han var måske nok lidt vanskelig, og han blev ofte drillet. Bedstemor måtte gentagne gange lægge sig imellem og komme med opfordringer om at være god mod Axel. En dag blev han lukket inde nede i kartoffelkælderen, hvortil stigen blev fjernet, så han ikke kunne komme op. Han blev helt ude af sig selv og råbte og skreg.

Det kneb lidt med at følge med i skolen, og på den tid havde man ingen specialundervisning og manglede vel også forståelse for og indsigt i de svage elevers vanskeligheder og problemer. Han kunne i hvert fald ikke lide lærerinden frk. Kragh.

Axel ville gerne synge, og han sang også godt, men det skulle helst foregå i et meget hurtigt tempo.

Bedstefar forlangte muligvis meget arbejde af sine store drenge, så Axel ville ud at tjene. Først kom han i bagerlære i Lendum, men det gik ikke så godt. Senere blev han karl hos Chr. "Degn" i Aagaard, her var det "Degnens piger", der styrede, og de var gode ved Axel, og han var glad for at være her.

Den 4.august 1916 blev han i Uggerby kirke gift med Else Katrine Nielsen fra Stabæk.

En kort tid havde de en lille ejendom i Sindal, men da Axel fik tilbud om at blive post i Bindslev, hjalp bedstefar ham med at sælge stedet.

Axel havde først en postrute i Vaagholt, men fik senere ruten i Aagaard, som han havde i mange år. Den rute var han glad for og passede omhyggeligt. I al slags vejr cyklede han dagligt ruten igennem med den sorte posttaske på styret. Han kendte folk i Aagaard, og på bestemte steder fik han sig en "tår kaffe". I en lang periode fik han vistnok middagsmad i Nørmarken.

I Bindslev by lod Axel og Else opføre et nyt hus mellem hotellet og lægeboligen. Far tegnede og byggede huset, og i den sydlige ende indrettedes en kiosk og tobaksforretning, som tante Else passede og stod for.

Onkel Axels tilværelse blev gennem årene ikke særlig let. Han havde i sit liv mange svære vanskeligheder og genvordigheder, og de prægede ham. Jeg kan endnu se ham for mig, stående helt alene om aftenen i smøgen ved syd-gavlen af sit hus - med den "visne" hånd stukket ind på brystet under uniformsjakken.


Da onkel Axel og tante Else som ældre kom på alderdomshjemmet i Bindslev, kneb det for onkel Axel at indordne sig under de mere restriktive forhold her. Han kunne ikke rigtig forstå, hvorfor han skulle være her, når



 = M. CHRISTENSEN = SINDAL

Onkel Aksel.



 Herluf W. Jensen
FREDERIKSHAVN.



Bibsen, ?, Lissen, Aksel, Bernhard, Else.



Onkel Aksels
forretning.

han havde et godt hus nede i byen.

Tante Else døde den 29.november 1972, og onkel Axel døde på plejehjemmet Lynggaarden i Hirtshals den 28.februar 1977.

Børn og børnebørn:

Willy Lykkegaard, født den 4.februar 1917 i Bindslev,
 post og husmand,
 Hedevang, Sdr.Bindslev,
 gift med Else
 Deres børn: Bent Lykkegaard
 Grethe Lykkegaard
 Erling Lykkegaard
 Per Lykkegaard
 Tove Lykkegaard
 Mogens Lykkegaard.

Selma Katrine (Bibsen) Lykkegaard,
 født 6.juli 1919 i Bindslev,
 10559 E. Boulder Dr., Apache J.A.,
 Arizona 85220, USA,
 gift med Anker Jørgensen

Elisabeth (Lissen) Lykkegaard,
 født den 13.august 1921 i Bindslev,
 St. Catharines, Ont. L2S 2S8, Canada,
 gift med Knud, efter hans død gift med
 G. Smoor.

Ernst Lykkegaard, født den 19.juni 1923 i Bindslev,
 død 29.marts 1928.

Bernhard Lykkegaard, født 24.september 1926 i Bindslev,
 overtog hus og kiosk efter forældrene,
 arbejdsmand,
 død ved en færdselsulykke 6.marts 1979,
 gift med Liv fra Norge.
 Deres børn: Niels Lykkegaard
 Lene Lykkegaard
 Marianne Lykkegaard.

Johannes Lykkegaard Nielsen.

Født den 3.marts 1895 i Nr. Bindslev,
døbt i kirken af pastor Th.Bugge den 24.marts 1895.

I sine drengeår var Johannes dygtig til at spille på mundharmonika og til at synge. Et år fik han et par skjorter i julegave, og han blev beundret af sine mindre søskende for sin færdighed i at løbe på dem.

Johannes tjente et år på en gård ved Farsø og var på Tommerup Højskoles landbrugsafdeling 1916-17. I to perioder var han "inde at springe soldat" i Aalborg, nemlig i 1915 og 1918.

Den 18.juni 1920 blev han gift med Emma Margrethe Jakobsen, født 8.februar 1897, datter af Jens Peter Jakobsen, Tingmarken, Bindslev.

Samme år overtog de gården "Brettet" i Mosbjerg for 68.000 kr. og kom til at skylde 57.000 kr. Stuehuset var opført 1916, men udhusene var meget gamle. Gården var på 50 tdr. land opdyrket samt lidt skov. Besætningen var ved overtagelsen på 3 heste, 12 køer, 4 kvier og 7 svin.

Den første tid længtes de en del efter Bindslev, hvor de kom mindst en gang om ugen, ligesom de også havde besøg herfra ugentligt. Efterhånden faldt de godt til i Mosbjerg. Johannes blev medlem af menighedsrådet og skolekommissionen, kom i mejeriets bestyrelse og var en overgang formand her.

Onkel Johannes arvede efter bedstefars død obligationer med pålydende 2.000 kr., som han solgte til kursværdien 1800 kr. Efter den tid - fortalte han mig - havde han aldrig manglet penge.

Faster Emma omfattede alle familiens medlemmer med en usædvanlig hjertelighed og rørende omsorg. I "Brettet" fik man en kærlig modtagelse, specielt af faster, men også af onkel Johannes, og deres ansigter var præget af glæde. De var begge livlige, talte, lo og smilte meget. Jo, "Brettet" var et godt sted at komme.

Efter faster Emmas død den 15.januar 1957 overtog Knud Brettet, og onkel Johannes flyttede i et mindre hus i Mosbjerg by. Han fortsatte med at hjælpe til på gården og passede ellers hus og have. Men efter fasters død blev han meget stilfærdig.

I 1961 besøgte han Bernhard i Amerika sammen med Erik, og den tur var han meget glad for og optaget af.

Onkel Johannes døde i Mosbjerg den 6.august 1971.



M. CHRISTENSEN



H. Tønnes

AALBORG.



Onkel Johannes



Faster Emma og onkel Johannes.

Børn og børnebørn:

**Knud Lykkegaard, født 27.maj 1921 i Mosbjerg,
gårdejer,
død den 2.maj 1965,
viet i Mosbjerg kirke 14.november 1946 til
Asta Graarup, født 5.december 1919.**

**Deres børn: Asbjørn Lykkegaard,
født 18.januar 1948,
blikkenslager,
Karolinesvej 33, 9800 Hjørring.**

**Elsebeth Lykkegaard,
født 30.oktober 1950,
kontorassistent,
Brejninggårdsvej 4, 6971 Spjald,
viet den 11.december 1971 til
Anker Jacobsen, lærer.**

**Deres barn: Marianne Lykkegaard
Jacobsen,
født 2.maj 1973.**

**Erik Lykkegaard, født den 15.februar 1935 i Mosbjerg,
elektriker.**



Kresten Lassen Lykkegaard Nielsen.

Født i Nr.Bindslev den 3.maj 1897,
døbt i kirken den 9.maj 1897.

Som dreng og som ung var Lassen meget livlig, underfundig og fuld af humør. Han kunne komme med lune bemærkninger og rive vittigheder af sig til stor fornøjelse for sine søskende og andre unge.

Efter et sygdomsangreb af skarlagensfeber fik han nedsat hørelse, hvilket naturligt nok hæmmede ham en hel del.

Han havde plads som karl på en gård ved Vamdrup og var en vinter på Tommerup Højskole. Desuden var han en tid karl derhjemme i Hesselbæk.

Den 3.november 1922 blev han i Tversted kirke gift med Signe Terp, født den 29.juni 1899 i Tversted, datter af Marie og Kristian Terp, Tversted. De overtog gården "Nørmark", som de drev i mange år.

Lassen var gennem årene med i samfundsarbejdet ud fra Aagaard Missionshus. I mange år var han formand for samfundet og søndagsskolen her.

Lassen blev med årene mere alvorlig og stilfærdig. Hans søskende og den øvrige familie satte stor pris på ham.

Som børn var vi glade for at komme til Nørmarken. Tante Signe tog altid meget hjerteligt imod os og var god til at snakke med os og interesserede sig for os (hvad hun for øvrigt stadig gør). Hun var (og er) meget flittig og energisk og kunne overkomme en utrolig masse.

I november 1954 overlod de Nørmark til Niels Christian og flyttede til Kirkely, hvor de boede indtil onkel Lassen døde den 27.december 1963.

I dag bog tante Signe i Solgaarden i Bindslev.





Onkel Lassen.



Tante Signe og onkel Lassen.



Lassen, Niels Christian, Aage, Poul og Signe.

Børn, børnebørn:

Poul Erik Nielsen, født den 25. august 1923 i Bindslev, gårdejer,

Kabbeltvedvej 224, Mygdal, 9800 Hjørring, gift 26. juni 1951 med Karen Petersen.

Deres børn: Jens Lykkegård Nielsen, født den 4. januar 1954, lærer, Skjoldgården 18, Holstebro.

Helen Lykkegård Nielsen, født den 15. september 1956, kontorelev, Kragssvej, Hjørring.

Kirsten Lykkegård Nielsen, født den 10. november 1960, skoleelev, Kabbeltved, Hjørring.

Aage Terp Nielsen, født den 13. september 1924 i Bindslev, minkfarmer,

Højtvedvej 150, Mygdal, 9800 Hjørring, gift 30. april 1948 med Lilly Andersen.

Deres børn: Grete Terp Nielsen, født den 11. februar 1949, husmoder, Kabbeltvedvej 189, Mygdal, gift med Jens Gjedsig Nielsen, gårdejer, den 9. maj 1970, Deres børn: Ditlev, Dyveke, Gorm, Gustav.

Anni Terp Nielsen, født den 27. juni 1950, lærer, Brændstrupvej 26, 6510 Gram, gift den 12. juli 1975 med Alexander Thycksen, advokat, Deres børn: Carol, Thyco.

Jørn Terp Nielsen, født 26. oktober 1953, automekaniker, Degnbøllvej 117, Mygdal, Hjørring.

Helle Terp Nielsen, født 28. april 1957, servitrice, Vestervænget 3, Hellevad, 6230 Rødekro, gift 13. maj 1978 med Jørn Erik Nielsen.

Niels Christian Nielsen, navneforandring til Nørmark, gårdejer, født 11. juni 1928 i Bindslev, Nørmark, Sættrupvej 4, 9881 Bindslev, gift 26. februar 1954 med Anna Marie Christensen. Deres børn: Ina, født 14. juli 1957, bankassistent, Kløvermarken 11, Vodskov,

gift den 22.oktober 1977
med Lars Hahn.

Ole, født 26.februar 1961,
kontorelev,
Søttrupvej 4, 9881 Bindslev.

Grethe Terp Nielsen, født den 10.juni 1931 i Bindslev,
død i 1936.

Bitten Terp Nielsen, født 24.september 1935 i Bindslev,
husmoder,
V.Ravheden, Mosbjergvej 38, 9881 Bindslev,
gift i 1956 med Erling Ledet Hansen, gårdejer,
Deres børn: Jonna Ledet Hansen,
født 2.maj 1957 i Uggerby,
teknikassistent,
Ottingsgård, Præsteskovvej 3, Fole,
6510 Gram
gift 27.maj 1978 med Niels Erik
Thomsen.

Torben Ledet Hansen,
født 26.januar 1960 i Uggerby,
landbrugselev,
Mosbjergvej 38, Bindslev.

Alice Ledet Hansen,
født 25.september 1963 i Uggerby,
skoleelev,
Mosbjergvej 38, Bindslev.

Ester Terp Nielsen, født 18.februar 1937 i Bindslev,
yogalærer,
Hans Tausensvej 17, Frederikshavn,
gift med Gunnar Nielsen,
fraskilt.

Deres børn: Inger Marie Seirskilde Nielsen,
født 3.december 1958,
Kløvervej 12, Tversted,
gift 31.marts 1979 med
Bjarne Skou.
Deres søn: Rasmus.

Dorthe Seirskilde Nielsen,
født 30.september 1961,
pædagogmedhjælper,
Sadelmagerporten 4, Hvidovre.

Signe Seirskilde Nielsen,
født 21.februar 1968,
skoleelev,
Hans Tausensvej 17, Frhvn.

Klara Lykkegaard Nielsen.

Født i Nr.Bindslev den 12.januar 1899,
døbt i kirken den 24. (eller 27.) januar 1899.

Som den første pige i børneflokket - efter fem drenge - blev Klara nok lidt forkælet af onkler og tanter i familien.

Klara havde først en plads som kokkepige i Tversted præstegård og havde derefter i en periode plads på Missionshotellet i Hjørring. Og som de fleste af sine søskende var hun en vinter elev på Tommerup Højskole.

Den 8.oktober 1920 blev hun gift med Karl Jakobsen, født den 7.november 1892 i Tingmarken, søn af Jens Peter Jakobsen, Tingmarken, Bindslev. Samme år overtog de "V.Hesselbæk", idet bedstefar og onkel Karl som nævnt side 92 byttede gårde.

Bygningerne i Hesselbæk var på det tidspunkt halvtreds år gamle og vistnok temmelig dårligt vedligeholdte. Der var dengang opdyrket 56 tdr. land samt 4 tdr. land græsning, og besætningen var ved overtagelsen 6 heste, 24 køer af rød dansk malkerace, 12 ungvæg, 10 svin og 2 får (iflg. "Danske Landmænd og deres indsats".)

Vilkårene ved overtagelsen af gården var nok ikke særlig gunstige for Karl og Klara, og de første år på gården var økonomisk vanskelige, men senere blev forholdene gode.

Moster Klara og onkel Karl havde ord for at være gode mod deres folk, og bl.a. var Viggo Nielsen meget glad for at være karl i Hesselbæk hos dem. Moster Klara var en meget dygtig husmor.

Familien var altid meget velkommen her, og der var ofte familiebesøg. Og da familien var stor, kom der rigtig mange, navnlig i den tid bedstemor boede her. Karl, Klara og børnene i Hesselbæk var meget gode mod bedstemor, hvad der i høj grad medvirkede til, at bedstemor havde en lys og god alderdom. Hesselbæk var også et godt sted at tilbringe noget af sin sommerferie i.

Under onkel Karls sygdom måtte Niels stå for gårdens drift, og den 1.september 1953 overtog han "Hesselbæk". Onkel Karl døde den 4.september 1953, og senere flyttede moster Klara til Parkvej nr.4 i Bindslev, hvor hun stadig bor.

I 1962 blev moster Klara gift med sin fætter Hans Kirkegaard, søn af Kresten Kirkegaard, Bindslev. Hans Kirkegaard døde den 3.november 1979.



Onkel Karl.



Moster Klara.



Hesselbæk.

Moster Klaras og onkel Karls børn og børnebørn:

Ruth Emilie Jakobsen, født 24.juli 1921,
 husmor,
 Hirtshalsvej 13, Bindslev,
 gift 14.november 1943 med Arne Høeg Christensen.
 Deres børn: Ove Høeg Christensen,

født 24.juni 1946,
 redaktør,
 Herlev,
 gift 12.april 1975 med
 Ingrid Ladegaard Pedersen.
 Deres børn: Jesper.
 Helen.

Kirsten Høeg Christensen,
 født 22.maj 1950,
 Aalborg.

Helen Høeg Christensen,
 født 21.april 1955,
 kontorassistent,
 Hjørring,
 gift 7.april 1979 med
 Flemming Riisager.

Bent Høeg Christensen
 født 26.juli 1959.

Inger Jakobsen, født 13.oktober 1925,
 husmor,
 Spurvevej 1, Bindslev,
 gift 10.november 1946 med Jens Møller Pedersen.
 Deres børn: Bente Pedersen,

født 1.maj 1949 i Mosbjerg,
 lærer,
 Borrisholtvej 17, Tversted,
 gift 23.december 1972 med
 Erik Winther, lærer.
 Deres børn: Kirstine,
 født 20.okt. 1973.
 Elene,
 født 5.febr. 1977.

Mogens Pedersen,
 født 2.januar 1953 i Mosbjerg,
 cand. polit.
 La Maison Danoice ch. 24,
 9.B.D. Jourdan, 75014 Paris.

Anette Pedersen,
 født 1.juli 1957 i Mosbjerg,
 sygeplejeelev,
 Frederiksberggade 1, Silkeborg,
 gift 5.maj 1979 med
 Norberth Gehr.

Jonna Pedersen,
 født 24.juli 1958,
 student,
 Ravnsbjergkollegiet,
 Risdalsvej 48, 8260 Viby J.

Niels Ove Jakobsen, født den 12.marts 1928,
gårdejer,
V.Hesselbæk, Bindslev,
gift den 2.oktober 1953 med
Elly Jørgensen.

Deres børn: Hanne Jakobsen,
født 19.september 1954,
stud.mag.,
Strandvejen 8A, 8000 Århus,
gift den 15.januar 1977 med
Ib Nedergård Christensen.

Inger Jakobsen,
født 25.maj 1956,
sygeplejerske,
Hybenvej 36, Skive,
gift den 24.september 1977 med
Lars Brockmann.
Deres datter: Line Brockmann,
født 3.nov. 1978.

Jens Karl Jakobsen,
født 26.august 1960,
landbrugsmedhjælper,
"Blakshøjgaard", Gærum.

Morten Niels Jakobsen,
født 22.juli 1974.

Anna-Mie Jakobsen, født den 20.november 1930,
sygeplejerske,
Rosenvænget 4, 9370 Hals,
gift den 26.september 1959 med
Poul-Erik Nielsen.

Deres børn: Niels Christian Nielsen,
født 10.december 1960,
blikkenslagerlærling,
Rosenvænget 4, 9370 Hals.

Karl Christian Nielsen,
født 21.maj 1964,
skoleelev,
Rosenvænget 4, 9370 Hals.

Valborg Margrethe Lykkegaard Nielsen.

Født i "Hesselbæk" den 15. december 1900,
døbt i kirken den 6. januar 1901.

Som 11-årig var mor to måneder i huset hos Kr. Simon-
sen, hvis kone var blevet syg, og i den tid måtte mor
og moster Klara skiftes til at hjælpe her, og de læng-
tes begge hjem.

I 1918 blev mor ung pige i huset hos Villiam og Maria
i Bagterp skole, hvor mor havde en god plads og lærte
meget af tante Maria om, hvordan man skulle opføre sig.
Da Villiam skulle på årskursus, rejste mor med til Kø-
benhavn, hvor Maria havde skaffet hende en plads hos
kaffegrosserer Rasmussen, hvor Maria selv havde tjent
ti år tidligere.

Fra maj 1920 var mor pige hjemme i "Hesselbæk" et styk-
ke tid, dog afbrudt af et par måneder i Thisted, hvor
hun afløste i en plads for tante Signe, der på det
tidspunkt ville hjem at giftes. En tid var mor i sy-
lære i Bindslev, og hun havde højskoleophold på Tomme-
rup en sæson i 1921. I et halvt år havde mor plads i
Sæby hos garver Myrman.

Senere kom mor til Herning, hvor hun først tjente hos
gartner Sepstrup, "Viola" i et år og derefter var sy-
pige på Dalgaards systue ligeledes i et år. I Herning
boede mor sammen med Ingeborg Tophøj (gift Vang) på et
værelse i Bethaniegade.

Under en ferie i Bindslev blev mor og far forlovet den
14. august 1925. Mor blev i Herning til jul og flyttede
så hjem til "Bakkegaard", hvor brylluppet stod den 24.
april 1926.

Da havde far snedkerværkstedet og møbelforretningen
ud mod Mosbjergvej, som han i 1923 købte for 20.000 kr.
Forretningens udstillingsvindue vendte ud mod haven,
så hvis kunder ville se udstillingen, måtte de ind i
haven. Far solgte mange soveværelser, skabe og kommo-
der, som han ofte selv lavede på værkstedet og herefter
på den store tohjulede trækvogn kørte hen til Søren
Riisager, der malede møblerne.

I forretningen kunne stole købes for 4,50 kr. stykket,
en kommode kostede 34 kr., en kurvestol 25 kr., et
klædeskab 38 kr., og en spiralseng med madras kunne
erhverves for 25 kroner.

På værkstedet blev der arbejdet meget med maskinerne,
og i regnskabsbøgerne er der rigtig mange poster med
"skæreløn", "maskinarbejde" og "høvling". Men de
østereede beløb var forholdsvis små: 35 øre, 1 krone
og 1,50 kr.

Dengang kunne det betale sig at lade tingene reparere.
Far måtte reparere en stol for 35 øre, et bord for
1 krone og et skrivebord for 1,25 kr.

Forarbejdning af flere stjerte til smeden kunne gøres for 3,50 kr., en juletræsfod til Holm Wæhrens blev betalt med 1,50 kr., en rude plus isætning til vognmand Eliassen kostede 2,50 kr., og et flueskab til Hesselbæk blev ansat til 14,50 kr.

Udgifterne var store, og det var vanskeligt at få virksomheden til "at løbe rundt". Flere gange mente far, at "nu går det ikke længere". Men efterhånden fik far en hel del tømrer- og snedkerarbejde ved opførelse af landbrugs- og beboelsesejendomme, så den økonomiske krise drev over, selv om der ikke blev tale om noget større overskud.

Far og mor boede i 6 år i huset på Mosbjergvej, hvor pladsen var lidt snæver. Ja, så snævert var det, at moster Klara og faster Emma udtrykte betænkelighed ved, at jeg ikke skulle få lært at gå i et så begrænset øvelsesterræn.

I 1931 flyttede mor og far ind i det hus, som far havde bygget ved hovedgaden, og her syntes de, at der var masser af plads, både til privatbolig og til møbelforretning. Det kom dog senere til at knibe med at finde plads til møblerne, og far solgte flere gange vor egen private dagligstue.

Da far på et tidspunkt averterede i avisen om at have over hundrede stole til salg, ville bedstemor alligevel hen for at se, om det nu også kunne passe. Hun var meget imponeret efter at have foretaget sin kontrol. For øvrigt havde hun nu stor tillid til far, der gerne skulle ordne hendes pengesager.

Mor måtte afse mere tid til pasningen af forretningen i de perioder, hvor far havde større byggearbejder i gang.

Nogle af de arbejder, som far nok var stærkest engageret i og hvor han satte en ære i at udføre godt håndværksarbejde, var bygningen af Bindslev kirkes tårn, restaureringen af Bindslev og Mosbjerg kirker og opførelsen af Mosbjerg centralskole.

Den 10.marts 1961 døde far. Jens og Edel havde overtaget møbelforretningen, men tømrer- og snedkerforretningen blev nedlagt.

Mor flyttede ovenpå i en lille lejlighed, der blev indrettet i forbindelse med en større udvidelse af møbelforretningen.



Far.



Mor.



Fars første forretning. I baggrunden ses værkstedet.

Børn og børnebørn:

Jørgen Jakobsen, født 14.oktober 1928 i Bindslev,
lærer,
Solvangen 6, 9210 Aalborg,
gift den 30.juni 1957 med Marie Bak, lærer.

Vores børn: **Lars Bak Jakobsen**,
født 24.august 1958 i Hammerum,
pædagogmedhjælper,
Møntergade 20, 1116 Kbhvn K.

Ole Bak Jakobsen,
født 17.juni 1960 i Hammerum,
lagerarbejder,
"Munkegården", Nibevej 355,
9200 Aalborg SV.

Kirsten Bak Jakobsen,
født 2.juli 1962 i Hammerum,
skoleelev,
Solvangen 6, 9210 Aalborg SØ.

Jens Peter Jakobsen, født den 10.januar 1931 i Bindslev,
møbelhandler,
Nørrebro, 9881 Bindslev,
gift den 10.oktober 1959
med Edel Hesselholt Axelsen.

Deres børn: **Peter Hesselholt Jakobsen**,
født 19.juni 1960,
tømrersvend,
Nørrebro 30, Bindslev.

Hans Hesselholt Jakobsen,
født 26.maj 1962,
mekaniker-medhjælper,
Nørrebro 30, Bindslev.

Niels Hesselholt Jakobsen,
født 6.juni 1967,
skoleelev,
Nørrebro 30, Bindslev.

Ellen Margrethe Jakobsen, født 27.oktober 1935 i Bindslev,
sygeplejerske,
Krotoften 64, 4140 Borup,
gift den 8.februar 1964 med
Knud Erik Schultz Hansen.

Deres børn: **Kristian Schultz Hansen**,
født 8.april 1965 i Rødovre ,
skoleelev,
Krotoften 64, 4140 Borup.

Søren Schultz Hansen,
født 2.december 1968 i Taastrup,
skoleelev,
Krotoften 64, 4140 Borup.

Jens Schultz Hansen,
født 28.april 1970,
skoleelev,
Krotoften 64, 4140 Borup.

Dagmar Lykkegaard Nielsen.

Født i Hesselbæk den 15. september 1903,
døbt i kirken den 27. september samme år.

Dagmar gik først et år i Tronsmark Friskole hos frk. Herskind, men skiftede så til Sdr. Bindslev Skole, da lærer Tophøj blev ansat her.
I 1917 gik hun til præst hos pastor Engberg i Mosbjerg.

Efter konfirmationen var Dagmar en tid pige hjemme i Hesselbæk. Derefter var hun i huset ved en fætters familie i Hjerring (Lassen Lykkegaard). En tid derefter var hun serverings- og stuepige på missionshotellerne i Helsingør og Odense, for derpå atter at begive sig til Vendsyssel, hvor Dagmar gennem længere tid havde plads hos pastor Granild i Hjerring. Igen blev lysten til at prøve noget nyt stor, og Dagmar fik plads på en gård ved Holstebro, og i et par år var hun husbestyrerinde hos førstelærer Christensen i Vium.

Den megen flytten omkring endte omsider i Frederikshavn, hvor Dagmar blev husbestyrerinde hos bager Herman Axelsen fra 1. november 1933.

Den 11. december 1934 blev Dagmar gift med Herman Georg Axelsen, født den 23. februar 1908, søn af Edel og Johan Axelsen, Byrum, Læsø.

Igennem mange år drev de bagerforretningen i Danmarks-gade 69, Frederikshavn.
Her var det meget spændende at komme på besøg, dels var vi jo ikke forvænnet med bagerbrød, som vi her fik serveret i store mængder, og dels fortalte onkel Herman livligt om, hvad der foregik i byen, og viste os ivrigt rundt på havnen.

Da onkel Herman havde meget vanskeligt ved at tåle melstøvet i bageriet, blev forretningen solgt i 1953, og de flyttede til Vibevej 5. Onkel Herman havde gennem mange år haft andel i en minkfarm: "Råholt" i Frederikshavn. Så nu kvittede han bagerfaget, og efter nogle år som bankkasserer i Havnegade blev han minkfarmer. Senere blev farmen flyttet til Sulbæk.

Moster Dagmar måtte gennem årene døje en hel del med dårlige nerver, og det blev ikke bedre i de seneste år.

Den 18. december 1974 døde moster Dagmar, 71 år gammel.



Moster Dagmar.



Onkel Herman.



Bagerforretningen, Danmarksgade 69.

Børn og børnebørn:**Nanette Hesselholt Axelsen**

født 16.oktober 1935 i Frederikshavn,
 gift den 9.december 1978 med
 Kai Andersen, overportør,
 Vester Allè 1, Støvring.

Edel Hesselholt Axelsen,

født 20.november 1937 i Frederikshavn,
 gift 10.oktober 1959 med
 Jens Peter Jakobsen, møbelhandler,
 Nørrebro 30, Bindslev

Deres børn: Peter Hesselholt Jakobsen,
 født 19.juni 1960 i Bindslev,
 tømrrersvend,
 Nørrebro 30, Bindslev.

Hans Hesselholt Jakobsen,
 født 26.maj 1962 i Bindslev,
 mekaniker-medhjælper,
 Nørrebro 30, Bindslev.

Niels Hesselholt Jakobsen,
 født 6.juni 1967, i Bindslev,
 skoleelev,
 Nørrebro 30, Bindslev.

Kirsten Hesselholt Axelsen,

født den 10.juni 1942,
 lærer,
 gift den 15.august 1964 med
 Leif Damborg, lærer,
 Klokkevej 22, Dall.

Deres børn: Hanne Damborg,
 født 16.januar 1968,
 skoleelev,
 Klokkevej 22, Dall.

Kristian Damborg,
 født 9.december 1971,
 skoleelev,
 Klokkevej 22, Dall.

Anna Johanne Lykkegaard Nielsen.

Født den 28. juni 1907 i Hesselbæk.

Døbt den 7. juli 1907 i kirken.

Moster Anna har i et brev til mig i 1980 fortalt om sig selv:

 I Hesselbæk er jeg født og båret
 og der er mine klæder skåret.

Ja, Hesselbæk er mit barndomshjem, hvor jeg voksede op i gode kår, et godt hjem og gode søskende. Far var en pæn mand og mor ligeså, selv om hun altid fortalte, at hendes mor sagde, at hun var ikke ret pæn. Mor syntes altid, at far var den klogeste. Jeg kom som barn nummer 9, og ikke som de andre søskende med to års mellemrum, der var 3½ år mellem Dagmar og mig. Det var ikke meningen, at jeg skulle have været kommet; det har jeg senere forstået, da der allerede var bleven taget et familiebillede af mor, far og de otte børn, - at blive fotograferet den gang, var ikke noget, der skete ofte. Jeg blev dog optaget i familien, enddog vist som lille lidt forkælet både af far og mor samt søskende.

Da jeg blev døbt, ville min ældste bror ikke stå fadder, men Villiam nok. Nabofolkene i Øster Hesselbæk: Line og Kr.Hesselbæk stod også fadder. Line endda som gudmoder. Min gudmor kom hver gang til min fødselsdag og havde altid en gave med. De var også med til min konfirmation, og jeg fik en tretårnet spiseske af dem; da var de flyttet til Bindeslev by, hvor Kr.Hesselbæk passede posthuset.

Noget af det jeg mindes godt fra min barndom, var at jeg ofte fulgtes med far i marken. Så rendte jeg rundt og plukkede blomster, som far skulle have med hjem, og han var altid flink til at finde en lille vase at sætte dem i. Far var sikkert noget af en pædagog. Min sengeplads efter vuggen var i "rendestenen" mellem far og mor, som vi kaldte den plads, så kunne jeg selv vælge, hvor jeg ville lægge mig. Så kan jeg huske, at jeg sommetider fortalte dem noget, som skulle være en hemmelighed, f.eks. hvad der var købt til dem i julegave, og det var søstrene altid meget fornærmet over, og de kaldte mig en sladderhank og drillede mig. Men far fortalte mig næste aften, at han også havde købt en fin julegave til mig, jeg skulle ikke være ked af det, og det var jo meget spændende. Juleaften viste det sig, at det var seks får, en stor vædder og seks små lam. Dem legede jeg meget med. Da det blev sommer legede jeg også med dem ude på græsset i gården, og en aften glemte jeg at få dem ind. Om natten regnede det, og da jeg fandt dem om morgenen, var det fine hvide skind gået af dem alle. Det var en af mine første store barnesorger. Far fik næsten altid en stor skægkop i julegave, og den blev næsten altid slået i stykker inden næste jul, så det var jo heller ingen stor hemmelighed.

En anden større sorg var, da jeg var tre år, at min broder Bernhard rejste til Amerika. Da han ville kysse mig farvel, ville jeg ikke, fordi han en gang havde kysset mig med en skrå i munden. Det blev mine søskende ved med at drille mig med, og de sagde, at det var synd for Bernhard, og jeg fik ham aldrig mere at se, Amerika var så langt borte. Det har jeg grædt mange timer over, og så gik jeg ind i den stue, hvor der hang et pænt billede af Bernhard. Her satte jeg mig på mine knæ og foldede mine hænder, og så lavede jeg et lille vers:

Det er min broder Bernhard
 haleluja, haleluja,
 ham får jeg aldrig mer at se,
 haleluja, haleluja.

Men det gik ikke så galt, for der går jo altid både tilbage til Danmark igen, som der senere er skrevet i en sang. Bernhard var hjemme flere gange, og de sidste par gange fløj han. Da han havde været der i 51 år kom han hjem, og sine sidste dage levede han på Bindslev Alderdomshjem. Han døde pludselig en søndag morgen af et hjertestop.

Som Valborg skriver, var mor og far meget frisindet, far var ikke meget for at bygge et mejeri, der ikke skulle skumme om søndagen. Men det blev bygget og gik i mange år, men så blev det til, at der i den varme tid om sommeren, blev kørt mælk ned, og det blev skummet lørdag aften, og til sidst endte det med, det gik om søndagen også. Og så blev der skrevet i en avis nede i landet, at nu er Søndagshvile i Bindslev blevet til Søndagsile.

Far og mor sluttede sig til Indre Mission, og der blev altid bedt en bordbøn eller sunget et vers, når vi spiste middagsmad. Det var mor, der sang for. Jeg kan også huske, at far holdt andagt om morgenen.

Men far havde en gang imellem lidt med nerver, kunne så blive deprimeret et stykke tid. Men vi børn mærkede det ikke så meget, - mor talte ikke meget om det, - og far gik ofte i seng, fordi det blev besværligt, f.eks. at tænke på at få høsten i hus, eller andre større arbejder, der skulle gøres.

Jeg mindes det år far døde, da var jeg på Tommerup Højskole, stupepige hos forstanderen. Jeg var hjemme på ferie, far fulgte mig på vej til Bindslev, og far var dårlig tilpas. Han var meget bevæget, da han sagde farvel til mig, og han sagde: "Jeg har vist ikke været så god en far for jer, som jeg burde." Men jeg tog ham om halsen og sagde, at han altid havde været sådan en god og kærlig far, og jeg holdt så meget af ham. Det var sidste gang, jeg så far, og jeg glemmer det aldrig. Et par måneder efter kom der brev til mig, at far var død af et hjerteslag. Men det var som jeg havde det på fornemmelsen, at det ville ske, at jeg ikke så ham mere. Jeg rejste hjem til begravelsen. Og mor ville helst, at Dagmar og jeg, begge skulle være hjemme den

vinter.

Bækken, der løber nedenunder Hesselbæk og fortsætter til Uggerby Å, havde jeg umådelig megen fornøjelse af i min barndom. Jeg gik på opdagelse. Jeg fandt vilde jordbær, brombær, vilde æbler, og en masse blomster: anemoner, violer, engblommer, marguritter og gule aurikler. Ved broen var et soppested, hvor vi morede os, når Dagmar kom fra skole.

Vi blev også tit sendt op til hyrdedrengen af mor med en mellemmad. Hun sagde: "Tiden kan nok blive lang, og de kan blive sulten, så I kan nok ro dem lidt." Det var vi aldrig kedede af, vi legede med dem, de kunne skære en fløjte, og vi stegte kartofler og nogle af de sure æbler. Ham jeg bedst kan huske, var vor fætter Viggo, han var der i flere år, men jeg kan kun huske, de var flinke drenge. Vi skulle også altid hjælpe dem med at få kærerne hjem og vande dem ved bækken og få dem ind i kostalden og i bås.

Om vinteraftener læste far højt for os, jeg tror det mest var en bog af M.P.Madsen. Det var gode bøger, som mor lånte hos skrædderen i Aagaard. Mor og pigerne sad med deres håndarbejde, og ind imellem spillede Johannes på mundharpe.

Den første tid, jeg kan huske, blev der malket tre gange om dagen. Sidst klokken 8 aften, bagefter fik vi vandgrød til natmad.

Da Karl og Klara blev gift, skiftede far og Karl gårde, og vi kom til Bakkegaard, som Karl havde haft. Selv om vi havde det godt i Bakkegaarden, blev det aldrig som barndomshjemmet, det var Hesselbæk med de mange minder.

Der var på nabogårdene ingen børn på min alder, men da jeg kom i skole, fik jeg mange kammerater, og jeg gik alle de syv år i Sønder Bindslev Skole til lærer Tophøj.

Jeg gik til konfirmationsforberedelse i Mosbjerg Præstegaard til pastor Engberg, han var en ældre mand. Men jeg kan huske lidt endnu, hvad han lagde os på sinde og de sange, vi sang. Vi var mange fra Bindslev, og vi cyklede derned. Der fik jeg også mange gode kammerater, nogle har jeg forbindelse med endnu.

Min første plads var hos Helga og Laurits Hahn, der havde en god købmandsforretning. Jeg var der et år og fik 20 kroner om måneden. (Der fortælles, at bedstefar ved fæstemålets indgåelse spøgende skulle have sagt: "Hun ska' ikke ha' for meget, for hun har ingen opdragelse fået." JJ)

Siden var jeg hjemme sammen med Dagmar, og vi havde mange gode ungdomsår sammen. Vi fulgtes ad, først til Aagaard Missionshus og siden til Bindslev Missionshus, og efter at K.F.U.M. hjemmet blev bygget, samledes vi unge meget der efter møderne til samvær og hygge, og fandt mange venner, og de fulgte os gerne på vej hjem.

Så var jeg et halvt år hos overlæge Evertsen i Hjørring. Det var en god plads, og i Hjørring var to andre piger fra Bindslev, der havde plads, og vi kom meget sammen.

Min sidste plads var på en gård, Skrubbeltrang, i Bindslev hos Karen og Niels Hjort, de havde ingen børn. Det var et par meget rare mennesker, jeg gik som hjemme, og de var meget til at spadserere rundt i marken og i Stensbæk skov, især om søndagen, og så skulle jeg med dem, og det var dejlige ture. Der var en stor have, men intet markarbejde. De holdt sig til den grundtvigske retning. Jeg var der et år. Ikke mange år efter at jeg var der, døde Karen, og Niels Hjort solgte gården til Karens brorsøn, men han havde ophold der til sin død; jeg besøgte ham mange gange.

Jeg var også en del i Hesselbæk, f.eks. hver gang et af de fire børn kom til verden, passede jeg Klara, og ellers når hun var syg, men der var pige foruden. Jeg var der vist kun fast et halvt år.

Efter fars død solgte vi Bakkegaarden, og mor flyttede i et hus i Bindslev.

Jeg kom tidligt med i arbejdet i K.F.U.K. og ind i bestyrelsen. Jeg har helt fra jeg har været ung interesseret mig meget for D.M.S., været leder for en fælles kreds her i byen, og i flere år været i repræsentantskabet i D.M.S. Jeg har også været i samfundets bestyrelse her i Bindslev.

Jeg blev også tidligt forlovet med Peter Riisager, søn af malermester Søren Riisager. På mors 70 års fødselsdag, den 14.maj 1931 holdt mor, Peters og mit bryllup, og året efter den 3.marts fik vi vort første barn, Inge Lis. Vort første hjem var i lejligheden ovenpå i mors hus. Men da Karen Ester, 3 3/4 år efter holdt sit indtog, holdt mor på, at nu havde vi for lidt plads. Hun syntes ikke om at flytte ovenpå, men ville så i stedet op til Hesselbæk, sit mangeårige, gamle hjem, her havde hun altid sagt, hun ville være på sine gamle dage. Derfor blev huset, da mor købte det, tilskødet mig. Det syntes min kloge broder Villiam var det mest besparende, da Peter og hans far arbejdede sammen som malere. Og Peters forældre boede i nabohuset, hvor der var maler- og tapetforretning, som svigermor passede.

Peter var en meget dygtig maler, men det var egentlig ikke det arbejde, han havde mest lyst til at begynde på efter sin konfirmation. Men han var den ældste af 9 søskende og syntes ikke rigtig, der var nogen udvej for ham til at komme til at læse, som tiderne var den gang, skønt hans lærer I.M.Fuglebæk sagde: "Smid dog den pensel, og se at komme til at læse til lærer!" Måske hans største lyst var at blive ingeniør, men det var ikke noget, han snakkede om ret tit. Da vi blev forlovet, sagde far til mig: "Sig til Peter, at jeg vil gerne hjælpe ham til at læse." Men da syntes Pe-



Onkel Peter og moster Anna.



Moster Anna.



Onkel Peter
var interesseret
i teknik.

ter, det var for sent, og måske var vi for forelskede til at vente så længe med at blive gift. Dengang var der ikke noget, der hed at gifte sig, før man var færdig med sin uddannelse.

Så prøvede Peter mange andre ting ved siden af malerarbejdet, først hønseri, hvor han selv byggede hønse- og kyllingehuset, og lavede de første rugemaskiner. Senere fik vi motorruger til mange tusinde æg og solgte daggamle kyllinger og opdrættede mange slagtekyllinger. Og det blev til flere siden der rundt om blev bygget fjerkræslagterier, først i Ringsted på Sjælland siden i Brovst, og da der blev bygget et i Bindeslev, solgte vi dem dertil. Det var et stort arbejde med det hønseri, hvor det blev mig, der måtte passe det om dagen, somme tider havde vi en lille ung pige, også børnene hjalp tit.

Foruden de to nævnte piger fik vi også en dreng, Knud Aage, født den 27. marts 1941. Det var Peters største ønske at få en søn, men det blev for mig en besværlig tid, da jeg måtte ligge i sengen i flere måneder, og bagefter måtte jeg på sygehuset og have en operation.

Peter har altid holdt meget af børn og havde sin egen måde at snakke med dem på, ikke alene sine egne, men også dem der kom i vort hjem. Han kom også som ung tidligt med i arbejdet i søndagsskolen og afløste sin far som formand i mange år indtil sygdom meldte sig, og kræfterne ikke længere slog til. Men det hændte endnu, at nogen kan sige til mig: "Vi husker endnu din mand fra søndagsskolen, det han fortalte, kunne vi forstå." Han var også nogle år med i bestyrelsen for K.F.U.M. og formand for K.F.U.M.-hjemmet. Det sidste, han holdt fast ved, var som leder af en bibelkreds, som jeg ved, han var meget glad for, men ofte måtte han blive hjemme.

Hønseriet opgav vi, da min svigerfar pludselig døde i 1949. Det blev hurtigt bestemt sådan, at vi solgte vores hus og købte svigermors, hvor vi skulle bygge en lille lejlighed til hende. Men hun kom kun til at bo der i 3-4 måneder. Hun døde i januar 1950.

De sidste 10 år vi var gift, var Peter meget lidt rask, fik en blodprop ved hjertet, som han aldrig kom rigtig over. Han havde desuden betændelse ved bugspytkirtlen. Han havde flere ophold på sygehuset, blev opereret for galdesten og fik endnu en blodprop.

Malerarbejdet måtte opgives, men butikken beholdt vi, den kunne jeg jo passe. Og Peter var for nogle år siden blevet formand for elværket og blev også til sidst kasserer. Det arbejde interesserede ham meget, og han satte sig grundigt ind i det. Det var godt for ham selv at have det arbejde, og jeg tror også, at det var til gavn for elværket.

Den tredje blodprop ved hjertet stod han ikke igennem, jeg og børnene og de ældste børnebørn mistede en god og kærlig far, som er blevet savnet meget.

"At finde hinanden, mens sjælen er ung,
 og følges til alderens dage,
 når vejen er let, og når vejen er tung,
 til sammen med fryd den at drage,
 hvor findes i verden for tvende
 en lod, der kan lignes ved denne?"

(Citat fra provst Carl Hermansens bog:
 "Så mangan en sommer.")

Inge Lis og Karen Ester gik begge kontorvejen, og Knud Aage kom i købmandslære hos sin onkel Aksel Riisager her i Bindslev.

Børn og børnebørn:

Inge Lis Riisager, født den 3.april 1932 i Bindslev,
 assistent,
 Rollosvej 10, 3600 Frederikssund
 gift den 23.maj 1964 med
 Axel Georg Bang, fuldmægtig.

Deres datter: Anne Vibeke Bang,
 født 13.juni 1965,
 skoleelev

Karen Ester Riisager, født 8.august 1936 i Bindslev,
 bogholder,
 Vidarsvej 2, 3600 Frederikssund,
 gift den 7.september 1958
 med Jørgen Andersen, der har taget
 navneforandring til Riisager,

Deres børn: Lise Riisager Andersen
 født 15. april 1961.

Peter Riisager Andersen
 født 23. januar 1964.

Knud Aage Riisager, født 27.marts 1941 i Bindslev,
 købmand,
 Høvej 58, 9982 Ålbæk
 gift den 28.november 1964 med
 Edith Elise Simonsen.

Deres børn: Lars Riisager
 født 28.oktober 1966.

Dorthe Riisager
 født 27.juni 1972.

Indholdsfortegnelse:

Niels Christian Nielsens fødsel og dåb	side 1
Konfirmation	1
I skrædderlære	2
Ane Caroline Jensens fødsel og dåb	3
Fotografi fra ca. 1866	4
Konfirmation	4
Ude at tjene	4
Hjemme i "Lykkegaard"	5
Vielse	5
Manufakturforretning i Bindslev	7
Brandtaksationsprotokol, Bindslev 1894-1899	11
Bedstefars og bedstemors tid som forretningsfolk i Bindslev 1889 - 1900	14
Økonomiske vanskeligheder	16
Hovedbog for Detajlhandler Niels Nielsen	19
Nørre Bindslev by i 90erne	27
Køb af "Vester Hesselbæk"	35
Flytningen til Hesselbæk	41
Dagligt liv i V.Hesselbæk 1900 - 1910	41
Barndomshjemmet i Hesselbæk	46
Hesselbæks beliggenhed	48
Navnet Hesselbæk	49
Regnskab over gårdens drift	50
Familiebillede fra ca. 1905	58
Redskaber i Hesselbæk	58
Tilbygning af lade og kostald i 1911	59
Børnenes skolegang	62
Indre Missions Samfund	69
Niels Christian Nielsen som landmand	72
Dårlige nerver	72
Mejerisagen	72
Sognerådsmedlem	74
Familiekomsammen	74
Juleaften i Hesselbæk	74
Kirkegang	74
Høverdrenge i Hesselbæk 1912	76
Testamente	77
Gamle ting og sager fra Hesselbæk	80
Familiebillede fra omkring 1920	83
Bedstefar og onkel Karl bytter gårde	84
Bakkegaard	92
Bedstefars død	92
Begravelsen	93
Bedstemor flytter til Bindslev	97
Bindslev-tiden	98
Bedstemor og børnebørnene i Hesselbæk	98
Bedstemor i Hesselbæk	99
Tillæg: Børnene fra Hesselbæk	103
Bernhard	103
Villiam	106
Axel	109
Johannes	112
Lassen	115
Klara	119
Valborg	123
Dagmar	127
Anna	130