



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Jacob Peter Jacobsen Willumsgaard

Aner og efterslægt

1968

Jacob Peter Jacobsen Willumsgaard

Aner og efterslægt

1968

Ved udarbejdelsen af nærværende "slægtsbog" er der som probander regnet lærer J. P. J. Willumsgaards børn. Af forfædrene er kun medtaget dem, fra hvem lærer Willumsgaard og hustru nedstammer i lige linie. Derimod er lærer Willumsgaards efterslægt komplet til ca. september 1968.

Oplysningerne om ånerne er dels indsamlet på landsarkivet i Viborg, dels hentet fra den af hr. politifuldmægtig H. Viuf-Sørensen, Thisted, udarbejdede bog over slægten Lindvig fra Borris. Jeg takker vor slægtning i Thisted for hjælpen, og jeg er også personalet i landsarkivet megen tak skyldig for ene-stående venlighed og hjælpsomhed. Endvidere takker jeg min nevø, overlærer og høreopædagog Leif Skytte Andersen, Aalborg, fordi han ved at "tage mig med" til Viborg hver tirsdag gennem over 1/2 aar har gjort det økonomisk overkommeligt for mig at gennemføre studierne i landsarkivet. Endelig takker jeg mine søskende og deres familier for oplysningerne om dem selv og om deres efterslægt.

Det har været et meget interessant arbejde, men også et stort arbejde, og jeg nærer det håb, at i hvert fald en del af familien kan have interesse i at studere resultatet af mit arbejde.

Nørresundby i september 1968.

Oluf Willumsgaard.

•

FORÆLDRE

2. Jacob Peder Jacobsen Willumsgaard f. 3.6. 1872 i Fjølstervang i Vorgod sogn, fra 2-års alderen i Sønder-Felding sogn. I 3 somre, 1887 - 1889 var han elev paa Staby højskole (vinterlærerseminarium), og i vintrene 1888-1890 var han vinterlærer i Ronnum skole i Skarrild sogn. Sognepræst P. I. Broe for Skarrild og Arnborg har den 26.4. 1889 skrevet følgende: Dags dato har jeg holdt examen i Ronnum skole, hvor Jakob Peter Jacobsen har været lærer i 2 vintre. Jeg fandt børnene godt underviste, og han examinerede dem særdeles tilfredsstillende. Den 31.3. 1890 skriver sogneraadsformand Eg følgende: Jakob Peder Jacobsen har været lærer i Ronnum skole i Skarrild sogn i 3 vintre. Hans skolegjerning har han udført med flid og stor dygtighed, og sognerådet kan derfor give ham sin bedste anbefaling.

I sommeren 1894 bestod han lærereksamen fra Jelling seminarium, og fra 24.12 1894 blev han ansat som andenlærer ved Sevel hovedskole. Der traf han sin tilkommende hustru, der var søster til førstelærerens hustru. De blev gift den 19. februar 1898 og flyttede ind i Madum gamle degnebolig, idet Willumsgaard var blevet ansat som enelærer i Madum fra 1. januar 1898. Forinden havde han i årene 1895 og 1896 aftjent sin værnepligt. Han bestod afgangsprøven på sekondløjtnantskolen på Kronborg som nr. 13 af 59 beståede, og han blev hjemsendt som sekondløjtnant. Senere blev han løjtnant af reserven, og under 1. verdenskrig var han (1 maj 1915) indkaldt 1 måned ved en reservebatallion i Skive.

Den 1. marts 1903 flyttede han til Læborg skole som førstelærer.

Da førstelærerembedet ved Sevel skole blev ledigt i 1907, fik han opfordring fra skolekommissionen til at søge embedet. Det havde sine vanskeligheder, da han ikke havde eksamen i orgelspil. Han blev indstillet som nr. 1, og i et samtidigt brev til biskoppen har skolekommissionen skrevet bl.a. følgende:

I henhold til vedlagte indstilling tillader man sig ærb. at bede biskoppen om at kalde lærer I. P. Jacobsen til førstelærer i Sevel, og tillader man sig iøvrigt at anføre: Som svar paa en fra skoledistriktets beboere rettet opfordring til lærer Jacobsen om at søge Sevel embede skrev han: Når den på Sevel embede hvilende dræningslån indfries, og jeg ved min tiltrædelse kan faa udbetalt 200 kr. som hjælp til Indkjøb af besætning, da er jeg villig til at søge Sevel embede. På en i den anledning fremlagt liste er ved frivillige bidrag fra omtrent samtlige hjem i skoledistriktet dette beløb tegnet til fordel for lærer Jacobsen, hvad man har troet at burde anføre som bevis for, at det er et almindeligt og alvorligt ønske blandt distriktets beboere at få lærer Jacobsen tilbage som lærer. Skulde det mod forventning vise sig, at lærer Jacobsen ikke på en for præst og

mængde tilfredsstillende måde kan spille orglet i Sevel kirke, da har sognerådet tænkt sig, at ved vakance i Sevel andenlærerembede (hvad antagelig ikke ligge fjern) kirkesanger og organistbestillingerne mulig kan ombyttes, da man af erfaring ved, at lærer Jakobsen er en meget dygtig kirkesanger.

Lærer Jakobsen blev fra 1.7. 1907 kaldet som førstelærer i Sevel. De første år efter ankomsten til Sevel var familien hårdt ramt af sygdom, idet husmoderen efter sygehusophold med alvorlige operationer var ret svag i en årrække. Der var jo lidt landeri til embedet, og der blev anskaffet et hestekøretøj for at muliggøre hendes deltagelse i egnens sammenkomster. Hesten var en sort islænder, der havde tilhørt Siwert slagter. Han boede i en hytte, tildels gravet ind i en bakke. Hesten logerede i samme rum. Da købet kom paa tale sagde Siwert: "Nej, Degn! så manne peng hår De aldrig sjet, som den hejst ska kost". De blev imidlertid enige om 235 kr. Det var mange penge dengang, men der gik netop et læg grise i stalden, og det indbragte 240 kr.

Landeriet hjalp godt til med at klare den store families ernæring under første verdenskrig. Med lønningsloven af 1919 forbedredes lærerstandens kår, og efterhånden som børnene "fløj fra reden", bedredes familiens økonomiske forhold betydeligt. Der skulle ellers mange penge til, når 4 pigers bryllup skulle fejres på behørig vis i løbet af få år. Der fulgte nu nogle gode år indtil omkring 1940. Da blev husmoderen syg, og en måned efter, at familien efter lærer Willumsgaards afsked med udgangen af september 1940, var flyttet ind i eget hus i Lønborg, døde fru Willumsgaard.

Willumsgaard tilbragte sine sidste år i Lønborg, beskæftiget med at passe hus og have og optaget af at pleje sine fritidsinteresser, musik, jagt og fiskeri. Han døde den 14. maj 1951. Begge er begravet paa Lønborg kirkegaard - i kirkegaardens nordvestlige hjørne var den lille høj, hvorfra der er en enestående skøn udsigt over Skernåens delta.

3. Cathrine Willumsgaard, f. Nielsen, født i Kongens Tisted den 23.9. 1875. Hendes moder døde i 1882, og 3 år senere fik hun stedmoder, Else Marie Nielsdatter, der efter sigende ikke var alt for god ved sine stedbørn. Cathrines ældre søster, Ane Kristine, f. 1866, tog sig af hende. Ane Kristine blev i 1893 gift med skolelærer Kristen Pedersen i Testrup, f. i Søndbjerg 29.4. 1864. Han blev kort tid senere førstelærer i Sevel, og Cathrine flyttede med familien dertil. Her blev hun forlovet og senere gift med andenlæreren, som omhandlet ovenfor. Hun fik i løbet af ca. 9 år 7 børn. Det tog hårdt på hende, og helbredet var ikke godt i resten af hendes levetid. Hun var en usædvanlig god og opofrende moder for sine børn og en forstående svigermoder for sine svigerbørn. Hun døde af tuberkulose den 30. oktober 1940.

BEDSTEFORÆLDRE.

4. Ole Christian Jacobsen Willumsgaard, f. i Overby i Sønder-Felding den 15.1. 1840, døbt 5.7. 1840, konfirmeret 23.4. 1854 i Sdr. Felding kirke. Da han var 12 år, flyttede forældrene til Troldhede, men han blev ved med at gå til skole i Sdr. Felding, hvor der var en dygtig lærer ved navn Christensen. Ole kom ud at tjene allerede som 7-årig. 2 år var han i Urup ved Grindsted og derefter en sommer hos Frederik Østerbjerre i Sdr. Felding. Kl. 6 om morgenen drog han ud i Ilderhede med 160 får og 10 fæhoveder. Der var han til aften, og så kunde han drive hjem igen - en tur paa 3/4 mil. Det var småt med skolegangen, men Ole klarede sig godt, idet hans moder tog sig af hans undervisning. Sytten år gammel kom han til at tjene hos handelsmand Jens Eriksen i Amtrup i Snejbjerg. Han var i den plads i 7 år. I 1864 måtte han køre med tyskerne først til Holstebro og derefter til Kolding. Nu tjente han i Ahlergaard i halvandet år, og så købte han en hedejendom i Fjilstervang paa 38 tdr. land. Hertil købte han senere 110 tdr. land fra Vorgod præstegaard. I 1871 blev han gift med Kristine Lustrup fra Skarrild, og de boede i Fjilstervang til 1877, da Ole købte en ejendom i Vester Gammelmark i Sdr. Felding. Han gjorde en dårlig handel, men han forsøgte sig med ejendomsskifte flere gange, inden han slog sig til ro i en ejendom på Nederby Mark i Sdr. Felding. Han havde 4 sønner, den ældste, Kristian Lustrup var skomager i Aarhus. Den næste var lærer Willumsgaard jfr. nr. 2. Den tredje, Andreas var ogsaa lærer, først i Skive. Sidst var han overlærer i Jerne ved Esbjerg. Den yngste, Augustinus fik ejendommen i 1901. I 1928-29 flyttede han den længere mod syd, men Ole blev boende i den gamle ejendom til sin død, den 6. maj 1932.

5. Kristine Lustrup, f. i Silstrup den 13. marts 1847, gift i 1871 med Ole Christian Jacobsen Willumsgaard. I ægteskabet indførte hun sønnen Kristian Lustrup, f. 31.1 1870. Ægteparret fik yderligere 3 sønner, jfr. ovenfor. Kristine Lustrup, hvis fader var lærer, var en dygtig husmoder. Hun kærnedede selv smør, og alt brød blev bagt i "den store ovn", som manden "ildede" med lyng og hede-tørv. Det blev til 1. classes brød, som hendes børnebørn satte stor pris på. Kristine døde 12.4. 1919.

6. Christen Nielsen, f. 7.12. 1828 i Bonderup i Kongens Tisted sogn. Han blev 8.10. 1853 viet til Ane Kirstine Hansdaatter, f. 19.5. 1828. Hun opholdt sig da i Bonnerup, og hun var 6.2. 1833 vaccineret af distriktslæge Lumholdt i Nibe. Den 8.7. 1855 afgik hun ved døden og blev begravet 14.7. 55.

Christen Nielsen giftede sig 2. gang i 1857 med Inger Christensdaatter af Bonnerup, f. 2.4. 1838, vaccineret 18.7. 1840 af cand. med. Overbech i Hobro.

Tillysning 1. gang 2. søndag i advent. Fremlagt skiftebrev fra Gislum herreds skifteret, dateret 21.12. 1855.

Parret fik 10 børn, nemlig: Ane Kirstine Christensdaatter, f. 6.4. 1858, Inger Kristine Christensdaatter, f. 23.8. 1859, Niels Christensen, f. 7.8. 1862, Christen Nielsen, f. 23.4. 1864, Ane Kristine Nielsen, f. 8.2. 1866, Christian Nielsen, f. 12.5. 1869 Ane Nielsen f. 7.6. 1871, Jens Christian Nielsen, f. 7.10. 1873, Katrine Nielsen, f. 23.9. 1875 og Anders Nielsen f. 18.10. 1877.

Inger Christensdaatter døde 11.10 1882 kun 44 år gammel.

I 1885 giftede Christen Nielsen, der da var flyttet til Testrup, sig 3. gang med Else Marie Nielsdaatter, enke efter afdøde sognefoged Niels Hansen Bak af Testrup, f. 26.12. 1835. Christen Nielsen døde 2.3. 1910, 81 år. Han blev begravet 10.3. 1910. Else Marie, enke og rentrice i Testrup mark og sogn, Rinds herred, f. i Gislum sogn 26.12. 1835, datter af ugift Ane Christensdaatter af Gislum sogn, enke efter Christen Nielsen døde i Testrup 14.1 1915.

7. Inger Christensdaatter, f. 2.4. 1838, viet i december 1857 til gdr. Christen Nielsen, Bonnerup, jfr. ovenfor under nr. 6. Hun døde i en alder af kun 44 år den 11.10. 1882. De 5 yngste børn var ikke konfirmerede, men datteren, Ane Kristine Nielsen, der senere giftede sig med skolelærer Kr. Pedersen i Testrup, tog sig af hjemmets pasning, indtil Christen Nielsen giftede sig igen i 1885.

OLDEFORÆLDRE.

8. Jacob Andersen, f. i Hvedde i Assing 2.12. 1791 og konfirmeret 1809 med bedømmelse: udmærket god. Han blev gift 1. gang 2. påskedag, den 3. april 1809 med Edel Andersdaatter, Moesgaard f. ca. 1769. Med Edel havde han 4 sønner. Hun døde ung - i hvert fald inden 1836, da Jacob Andersen giftede sig 2. gang med Else Olesdaatter fra Willensgaard i Bøvling sogn, f. 4.3. 1803. Parret fik 7 børn. Ole Christian Jacobsen Willumsgaard er et af dem. Jacob Andersen, som kaldtes Jacob Hvedde, var gårdejer i Overby i Sønder-Felding indtil 1852, da han flyttede til Troldhede. Ole har fortalt, at der blev brændt brændevin i hjemmet. Dette hørte dog op, efter at der havde været "kontrollører" på besøg. De havde fået et "tip" i Ringkøbing, men der blev intet fundet, da Ja-

cob var blevet advaret i tide. Jacob Andersen fraskrev sig den 15. marts 1810 sin arveret efter forældrene ved et sålydende dokument:

Undertegnede Jacob Andersen, Hvedde i Bukkier i Assing sogn, Hammerum herred, udsteder herved fuldkommen kvittering og afkald for den arv, som efter min fader Anders Christensen og min moder Maren Jacobsdatter i Hvedde Assing sogn mig kunde tilkomme, såvel som jeg herved tilstår, at jeg af denne min fædrende og mødrende arv hæver nøjagtig 200 Rdl. Bliver To Hundrede Rigsdaler. Altså frasiger jeg med dette mit udgivne afkald både mig og mine arvinger al videre arveret eller påstand i benævnte mine forældres Boe. Dette mit afkald Måe uden varsel læses til tinge, såsom jeg allene selv have underskrevet og forseglet samme, men og anbedet troende Dannemænd med mig til Vitterlig at undertegne.

Datum Bukkier den 15. marts 1810

Jacob Andersen.

Til Vitterlighed skriver: Lauritz Christensen, Gammelager, Ib Andersen, Ager-sig.

Læst i Retten i Hammerum Herreds ting, Løwerdag den 16. marts 1810 og protokolleret Follo 116.

Af Tingbogen fremgår endvidere, at Jacob Andersen ved Skjøde af 19. maj 1809, tinglyst i Hammerum Herreds Ret 20. maj 1809, af Just Jensen, Bukkier har købt det sted af Hartkorn 1 td. 1 skp. O fdk. og 3/4 Album i Bukkier Bye, Assing sogn, Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt for 398 Rdl.

Jacob Andersen døde den 24.d. 1867 som aftægtsmand i Trolldhede. Døds-årsag: Mavesvækkelse. Han blev begravet den 31.3. 1867.

Af skifteprotokollen fremgår det, at der 11.9. - 14.9. 1830 er skiftet efter Jacob Andersens hustru, Overby i Sdr. Felding, Maren Karen Pedersdaatter, død 22.7. 1830. Det synes herefter, som om Jacob Andersen har været gift 3 gange, først med Edel Andersdaatter i 1809. Jacob Andersen var da kun 18 år. Derefter med Maren Karen Pedersdaatter, død 1830, og 3. gang med Else Olesdaatter 1836. Sønnen Ole Christian har imidlertid udtalt til H. P. Hansen, Herning, at hans fader kun var gift 2 gange. Han har herefter næppe været gift med Maren Karen Pedersdaatter. Der må være tale om et navnefælleskab. Jacob Andersen er jo ikke noget ualmindeligt navn.

9. Else Olesdaatter, f. 4.3. 1803 i Willensgaard i Bøvling sogn. Else kom til Sønder-Felding, fordi hendes søster, der var enke efter pastor Rahr, havde giftet sig med Mads Rahbæk, Ahlgaard. Hun kom til Ahlgaard allerede som 6-årig, og hun blev opdraget sammen med Mads Rahbæks 2 sønner og 3 døtre. Søsteren var vel "lærd", og hun gav Else en god opdragelse. Hun døde i Puggøt i Bøvling sogn den 23.1. 1871 og blev begravet 29.1 1871.

Dødsårsag: Marieinflammation.

Det er fra Else Olesdaatter, at familien nu har sit slægtsnavn. I 1914, da det blev besluttet at tage navneforandring, ønskede man navnet Willensgaard, men dette navn var taget af en anden gren af slægten. Man tog derefter navnet Willumsgaard.

10. Mads Christian Pedersen Lustrup, f. 1808 i Skarrild sogn, gift 25.4. 1841 med Ellen Christine Olesdaatter. Lustrup var søn af sognedegnen i Skarrild Peder Christensen Lustrup og Christiane Christensdaatter. Han havde en mindre ejendom i Silstrup i Skarrild sogn, og han var desuden i flere år skoleholder og kirkesanger. Han døde 3.1. 1859.

11. Ellen Christine Olesdaatter, f. 22.4. 1817 i Lille Kragmose, Bøvling sogn. Hun var af slægten Lindvig fra Borris. Med Mads Lustrup fik hun 8 børn. Christiane, f. 18.12. 42 var gift med Thomas Christian Nielsen Birkekæk, der var skoleholder i Skarrild - fra 1845 i Arnborg. Sophie, f. 16.8. 43, Mette Kathrine, f. 17.4. 45, Christine, f. 13.3. 47, gift med Ole Christian Jacobsen Willumsgaard, død 12.4. 1919. Mette Juliane, f. 16.2. 49, død samme år, Mette Juliane f. 10.11. 51, Elise Ingeborg, f. 10.12. 52 og Oline, f. 9.5. 1855.

Ellen Christine Olesdaatter døde 10.1. 1910 i Silstrup 92 år gammel.

12. Niels Christensen, kaldet Niels Poulsen, f. 1789 i Bonderup i Kongens Tisted sogn, døbt 7.6. 1789 og konfirmeret 5.10. 1806. Han, der var gårdejer, blev den 28.10. 1823 gift med Inger Niels Mortensensdaatter af Bonderup. Forlovere var Niels Mortensen og Povel Wognsen (da gift med Niels Christensens moder, nr. 25). De fik i hvert fald 2 børn, nemlig foruden nr. 6 Christen Nielsen en datter Anne, f. 23.12. 1826. Niels Christensen døde 9.5. 1869, 81 år gammel.

13. Inger Nielsdaatter, f. i Bonderup i 1794, døbt 14.11. 1794, viet 28.10. 1823 til gårdejer Niels Christensen, jfr. ovenfor. Hun døde 3.11. 1858 63 år gl.

14. Christen Christensen, f. 1805, døbt 10.3. 1805, viet 20.4. 1837 til Ane Kirstine Jensdaatter. Han var gårdejer i Lille Binderup, hvor han døde 19.6. 1873

og blev begravet 27.6. 1873. Der var mange børn i ægteskabet bl.a. Inger, f. 2.4. 1838, Jens f. 19.4. 1839, Christen f. 3.4. 1840, Ane, f. 20.6. 1842, men død kort efter fødslen, Anders f. 20.6. 1846 og Niels f. 13.12. 1848.

15. Ane Kirstine Jensdaatter, f. 27.9. 1810 i Kongens Tisted og døbt i kirken den 2.12. 1810. Konfirmeret 1824. Viet 20.4. 1837, jfr. ovenfor (nr. 14). Hun døde 22.7. 1861 kun 51 år gammel.

TIP-OLDEFORÆLDRE.

16. Anders Christensen, f. 1748 i Bøvl i Sønder-Omme sogn, døbt 2.2. 1749, trolovet 16.5. 1776 og gift 7.7. 1776, med Maren Jacobsdaatter. Parret fik mange børn: Jacob, f. 6.5. 1777, en dødfødt pige 9.3. 1778, Christen f. 19.2. 1780, Gunne Marie f. 14.10. 1781, Chresten f. 8.7. 1785, Mette f. 15.11. 1788, Jacob f. 2.12. 1791.

Den omstændighed, at han giftede sig med Jacob Hveddes datter medførte, at han i almindelighed blev benævnt Anders Hvedde.

Han var selvejer i Hvedde by i Assing sogn. Af Tingbogen fremgår det, at han drev livlig handel. I 1808 solgte han ejendommen til sin ældste søn, Christen Andersen Hvedde, og skødet blev indført i Tingbogen under 6. oktober 1808, men igen udslettet den 11. oktober 1808. En af parterne må altså have fortrudt handelen. En del af salgssummen skulle have været erlagt som aftægt. Skødet siger en del om disse forhold, hvorfor det medtages i sin helhed:

SKØDE.

Underskrevne Anders Christensen, Selvejer i Hvedde bye, Assing Sogn, tilstår og vitterliggør, at have uden forudgående Købskontrakt eller skriftlige konditioner solgt og afhændet, lige som jeg og herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til min Søn, Christen Andersen, Hvedde og hans arvinger min iboende og efter skjøde af 23. maj 1776 tilhørende gård be-

liggende i Hvedde bye, Assing Sogn, under Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, stående Hartkorn 1 td. 6 skp. 1 fdk. 2 1/2 alb. med påstående bygninger og tiliggende Jorder og ejendomme Såvel som dertil hørende Herligheder og Rettigheder, item den besætning, Inventarium, Ud- og Indboe, som findes i Gården, undtagen det jeg som sælgeren har forbeholdt mig for den mundtlig aftalte Købesum af 500 rdl. Dansk Courant. Og da Køberen efter aftale har tilfredsstillet mig for de 200 rdl. af Købesummen og Sælgeren og Hustru for de tilbageblevne 300 rdl. skal nyde vort ophold og aftægt af Gården, saalænge vi lever, Hvilket herved pålægges Køberen, Arvinger og efterkommende Ejere af Gården at yde således:

1. Sålænge Sælgeren og Hustru forbliver hos Køberen, min Søn, Arvinger eller efterkommende Gårdens Ejer, da nyder vi vores Kost, Klæder, Lys og Varme lige så godt som de samme selv nyder det, alt hvis vi i og ved deres eget Bord og Stue forbliver men hvis jeg Sælgeren eller Hustru ej dermed længere er fornøjet, står det os frit for at separere vores husholdning fra deres, og da skal Køberen, min Søn Christen Andersen, Arvinger eller gårdens daværende ejer være pligtig til i dettes sted
2. at indrette til os 6 fag forsvarlig huus, som forsynes med Skorsten, Lowt over 3 fag, Vinduer og døre samt Kakkelovn. Hvilken vi gamle beholder vores Livstid, til hvis beboelse og samme holdes årlig forsvarlig vedlige af Gårdens beboer. Ligeledes leveres os årligt frit gravet, rejst, riflet, hjemmekørt, sat i Stak og hængt eller hyllet 30 Læsser Tørv, alt uden nogen bekostning for vi Gamle. Så indhegnes også forsvarlig et stykke Jord så stor som det er fornøden til Kål
3. at levere os til underholdning 3 Tønder Rug, 2 Tønder Byg og 4 Skp. Gryn, forsvarlig Korn, Gryn og Maal, Grynene leveres os mellem Mortensdag og Juul og den halve del af kornet, nemlig een og een halv Tønde Rug og een Tønde Byg leveres os om Mikkelsdag, og den anden Halvdal leveres os derefter til 1. Majdag, ligeledes forskaffes os vores Korn til og fra Mølle uden betaling eller Bekostning for Sælgeren eller Hustru. Også leveres os daglig af Gårdens Ejer 2 Potter sødmælk om Vinteren, og 3 Potter om sommeren daglig. 1 lu Flæsk årlig og 4 rdl. Penge til de Tider, vi forlange sammen enten i tvende eller 4 leveringer. Så er Sælgeren og Hustru også frie for at svare Ekstra-Skatten årlig, den Gårdens Ejer ligeledes vores Livstid udreder og betaler, hvad enten vi efter 1. post forbliver hos ham eller efter 2. post separerer os fra ham og nyder vores her følgende aftægt
4. at føde og græsse os årlig 8 får, som vi første Gang udtager af Gårdens fåreflok, lige så godt som Gårdens Ejers egne, også græsses deres Yngel om Sommeren af Gårdens Ejer uden nogen betaling.
5. Af Ind- og Udbo forbeholder Sælgeren og Hustru sig en skikkelig god Seng

som de selv udtager, deres Kiste- og Gangklæder samt alt hvad videre Indbo de til fornøden brug i deres husholdning måtte behøve, så forbeholder de sig også fri og ubehindret Ret og Adgang til Gårdens Ejers Kjøkken og Brøghuus' redskaber for Brygning, Bagning og anden Huusgierning, ligeledes skal kjøberen, Arvinger og efterkommende Gårdens Ejere være forbunden at gå Sælgeren og Hustru tilhænde, og især når de ved Sygdom eller anden Årsag behøver deres Hjælp og Opvartning, så også efter deres død besørge deres sømmelige Jordefærd efter Egnens Skik og Brug. Hvorimod deres efterladenskaber skal tilhøre Køberen, Arvinger eller Gårdens Ejer efter den sidstes Død uden mindste Prætention af den afdødes Arvinger til en liden erstatning for hawte ulejlighed og Udgifter ved Sælgeren og Hustru deres Tid.

6. Når den eene af Sælgeren eller Hustru ved Døden er afgangen, da nyder den længstlevende kuns til Underholdning 2 Tdr. Rug, 1 Td. Byg og 2 Skp. Gryn, som leveres til samme tid som ovenmeldt er. Derpå kun 10 Pd Flæsk 2 rdl. årlig til de tider, den ønsker og forlanger samme. Så fødes og græsses kuns de 5 får, som 4. post formelder.

Saa under foran stående Vilkårs Opfyldelse af Kjøberen, Arvinger og efterkommende Gårdens Ejer, i hvem der i Tiden end måtte blive, tilskjøde jeg dem herved forbenævnte Gård med dens Bygninger, Ejendomme og Hartkorn, så vel som dens Ind- og Udbo, overensstemmende med dette Skjøde, og således tilforpligter mig og mine Arvinger at hjemle Kjøberen og hans Arvinger det solgte frie for hver Mands Tiltale i samtlige Måder, da jeg og mine Arvinger ingen videre Lod eller Del derudi har, når blot jeg og Hustru vores Livstid nyder den heri reserverede Aftægt, men samme skal således være Kjøberen og Arvingers fuldkomne Ejendom. Dette mit udgivne Skjøde, der i Mangel af stemplet Papir Nr. 6 til 2 rdl 78 skilling er udstedt som tvende stykker Nr. 2 til 54 skilling og Nr. 5 til 2 rdl. 24 skilling, haver jeg selv egenhændig underskrevet og forseglet i tvende vitterlighedsmænds Hus og Tinglysning af samme må uden varsel ske.

Hvedde den 6. oktober 1808

Anders Hvedde.

Til vitterlighed:

LUND

Jacob Egerlis.

At ingen Kjøbskontrakt eller skriftlig conditioner mellem Sælgeren og mig som Kjøber om denne Handel har været oprettet, det bevidnes også af mig som Kjøber under Eeds tilbud.

Christen Andersen.

Læst for Retten paa Hammerum Herreds Ting Løverdagen den 8. oktober 1808

og indført i Skøde og Panteprotokollens Folio 234. Hvor behørig uforhæftet adkomst findes til det solgte.

Hvorfor er betalt til Retten 2 Rdl. een Mark 2 Skilling.

Møller.

Som ugyldigt (?) er dette Skjøde efter Vedkommendes Begæring af Protokollen udslettet den 11. Oktober 1808. Hvorfor er betalt 4 mark 4 Skilling.

Møller.

I 1812 blev det til alvor med salget af ejendommen. Det blev ikke til en søn, men til Anders Nielsen i Kibæk. Skødet har følgende ordlyd:

SKØDE.

Underskrevne Anders Christensen, forhen boende udi Hvedde i Assing sogn, men nu i Deuffling i Skarrild sogn gjøre herved vitterlig og tilstår, at jeg sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Anders Nielsen, Kibæk, og hans arvinger min forhen ejede og påboende gård udi Hvedde Bye i Assing sogn, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, stående for hartkorn 1 td., 6 skp, 1 fdk, 2 1/2 alb. med anpart i Konge-Korntlende samt Kirke-korn- og kvægtlende, så og påstående bygninger og tilliggende ejendomme såvel som øvrige Herligheder, Rettigheder og Byrder, der alt overdrages Kjøberen, fornævnte Anders Nielsen og hans arvinger med fuldkommen ejendomsret, da han nu har fyldestgjort mig for den accorderede Kjøbesum, 800 siger ottehundrede Rigsdaler, desover jeg også forpligter mig og mine arvinger at hjemle det solgte på lovlig måde. Til Stadfæstelse under mit Navn i Vitterligheds Vidners Overværelse.

Deuffling i Skarrild Sogn den 24. september 1812

Anders Christensen.

At ingen skriftlig contract har været oprettet om indbemeldte Handel bekræfter vi under Tilbud af Eed.

Datum ut supra

Anders Christensen

Anders Nielsen

Til Vitterlighed: Beern

I. P. Frich.

Læst i Retten i Hammerum Herreds Ting den 26. september 1812 og protokolleret i Folio 411. I Skjøde- og Panteprotokollen nr. 4 kan behørig adkomst findes til de herved solgte ejendomme. Herfor er betalt efter species Retsgebyr 1 Rdl 12 Sk., til Kongens Kasse 45 Sk., til Justitsfonden 9 Sk. Er 1 Rdl. 66 Sk i species, som beløber i Dansk Courant 10 Rdl 12 Sk. skriver til Rdl. og tolv Skilling.

Inden salget af ejendommen var Anders Christensen og hustru flyttet til Deuf-
ling i Skarrild sogn. Her døde Anders Christensen den 14.1. 1816, og han blev
begravet 21.1. 1816.

17. Maren Jacobsdaatter, f. 1743 i Hvedde bye i Assing sogn, konfirmeret 1760
og gift 7.7. 1776 med Anders Christensen (nr. 16). Død i Deufling i Skarrild
sogn den 19.4. 1824 og begravet den 27.4. 1824.

18. Ole Jensen Willensgaard, f. 1751 i Villensgaard i Bøvling sogn. Han boede
i Puggøt og drev en landejendom ved siden af gerningen som sognedegn i Bøv-
ling. I 1801 har ejendommen 6 skp Hartkorn, og der forrettes 1/3 Ploug og Ho-
verie (til Rysensten). Den 21.8. 1797 blev "ærlige og velagtede unge karl
Ole Jensen Willensgaard trolovet til ædle og dydsirede jomfrue Annalie Bech"
Parret blev gift 20.10. 1797. De fik mange børn: Den 27.2. 1799 blev Ole Jen-
sen Willensgaard og hustru Annalie Bech, begge i 1. ægteskab deres tvillinge-
børns dåb konfirmeret som forhen af mig (præsten) hjemmedøbt og kaldte den
ældste Ellen og den anden Marie Cathrine. Hjemmedåb den 24.1. 1799. Mette
Cathrine døde og blev gravsat 18.8. 1799. Den 13.7. 1800 confirmeres sønnen-
Hans' hjemmedåb den 10.6, 1800. Den 14.2. 1802 confirmeres datters hjemme-
dåb den 22.12. 1801, kaldet Marie Kathrine.

Den 11. april 1803 blev Ole Jensen Willensgaard i Puggøt og hustru Annalie
Bech, begge i 1. ægteskab bekræftet deres datters dåb. Hun var den 4.3. 1803
hjemmedøbt af præsten og kaldet Else.

Den 21.5. 1804 confirmeres datters hjemmedåb den 4.4. 1804, kaldet Ane Jo-
hanne Schouboe. Fadder bl.a. Niels Willensgaard. 18.5. 1807 confirmeres søns
hjemmedåb den 21.3. 1807, kaldet Mathias Bech. (Konfirmeret i Flynder kirke
1822). 13.8. 1809 havde sognedegnen Ole Willensgaard og hustru Annalie Bech
i kirken en søn, født og hjemmedøbt den 29.6. 1809, kaldet Jens Christian.
Han døde 1812.

Ole Willensgaard blev degn og skoleholder i Maabjerg ved Holstebro i 1808,
men allerede den 25.5. 1811 døde han.

Om hans virksomhed som skoleholder fortæller Bøvling kirkebog: År 1805
den 24. juni visiterede jeg i sogneskolen i Bøvling, hvor en talrig ungdom af
dette og annekssognet var mødt med læreren Ole Willensgaard. Der fandtes
i det hele gandske vel grundede i den barnlige alders elementærkundskaber
efter lærebog og catekismus, hvilket lige så meget må tilskrives præstens
flittige tilsyn, så længe skoletiden varer, som lærerens ulastelige flid. Denne
catekiserede til prøven og skilte sig nogenlunde fra det.

Ulæselig underskrift.

19. Annanla Bech, f. 1768 i Snodstrup på Sjælland. Vlet 20.10 1797. Død i Bøvling sogn 18.8. 1841, 72 år gammel.

20. Peder Christensen Lustrup, f. ca. 1772, gift 19.9. 1802 i Vildbjerg kirke med "Pigen dydædle" Christiane Christensdaatter. Parret fik i hvert fald 3 børn, nemlig Christian, f. 6.12. 1803, Mads Christian, døbt 19.11. 1808 og Maren (var sy pige i 1845). Peder Lustrup var uksamneret, men ved siden af at passe et husmandssted i Silstrup by i Skarrild sogn blev han skoleholder ca. 1808, men vist først kirkesanger efter faderens død i 1832. I 1845 var han lærer og kirkesanger samt aftægtsmand. Han døde 15.5. 1849 og blev begravet 24.5. 1849. Han blev 78 år.

21. Christiane Christensdaatter, f. 1772, vlet 14.10. 1802. Hun døde 11.4. 1851 80 år gammel og blev begravet 21.4. 1851.

22. Ole Andersen, f. 1784 på Stier, hvor hans forældre da boede hos hans morfader Oluf Christensen Stier, og han blev døbt den 31.10. 1784. Ole Andersen blev gift med sin kusine Sophie Christensdaatter. Angående deres videre skæbne: se under nr. 23, Sophie Christensdaatter.

23. Sophie Christensdaatter, f. i Stier og døbt 22.1. 1792. Hun blev den 26.10. 1812 gift i Bølling med sin fætter Ole Andersen, søn af Anders Christensen Stier og Ingeborg Olufsdatter Stier fra Lindvig. De boede en del år i Bølling, hvor Ole Andersen ved skøde af 15.6. 1815 købte af Jacob Jørgensen Møller, Aarup, ejendommen Lille Kragmose, som sælgeren havde fået tilskødet den 28.6. 1807, formentlig ved Christen Olesens bortsalg af jord fra Store Kragmose. Dens Hartkorn androg 5 skp, 1 fdk og 2/5 alb. I 1820 forlader de imidlertid Bølling sogn og må således have afhændet Lille Kragmose igen, idet de flytter til Skarrild sogn. Her havde de en mindre ejendom i Lustrup, og deres sidste år tilbringer de hos sønnen Anders på gården Pilgaard i Lustrup. De blev meget gamle og levede endnu 1870. Deres børn var Anders, f. 1812, Andresine f. 1815 Ellen Christine f. 1817, Anders, Niels og Christen.

24. Christen Nielsen har vist sig at være et så almindeligt navn i Kongens Tilsted, at det ikke har været muligt med sikkerhed at afgøre, hvem af disse der er fader til Niels Christensen (Poulsen). Hans kone, Else Nielsdaatter er blevet gift på ny omkring 1800, og Christen Nielsen må altså være afgået ved døden inden århundredskiftet. Har fundet frem til en Christen Nielsen, der er født 1725 og død 29.2. 1792, 67 år gammel. Der er overvejende sandsynlighed for, at han er "den rigtige", idet der ikke har kunnet findes nogen anden af det navn,

der er død i slutningen af det 18. århundrede. Oplysning om, hvornår han er blevet gift med Else Nielsdaatter har ikke kunnet findes. Deres første søn, Niels, er født 1788. Han døde 3 md. gammel, og i 1789 fødtes en søn, der ogsaa fik navnet Niels. Ægteskabet må altså være indgået inden 1788 - formentlig da. Der er noget, der tyder på, at Christen Nielsen har været gift 2 gange, men der har ikke kunnet findes sikre oplysninger herom.

25. Else Nielsdaatter, f. 1761, formentlig i Fyrkilde i Ravnkilde sogn. Gift 1. gang med gårdejer Christen Nielsen, Bonderup i Tisted sogn. Efter hans død omkring år 1800 blev hun gift med gårdejer Povl Wognsen, Tisted. Hans første hustru, Maren Nielsdaatter, som han havde været gift med siden 4.2. 1785, og som dengang var enke, døde i 1799 og blev begravet 2.12. 1799. Med Wognsen fik Else en datter, Mette Marie, der blev født 1804.

I marts 1800 købte Wognsen den gård i Bonderup, som han hidtil havde haft i fæste. Skødet, der findes indført i Skøde- og panteprotokollen for Rinds- og Gislum Herreder, er sålydende:

Undertegnede tilstår herved, at vi som ejere af Nøragergård og underliggende haver solgt og herved sælger og skøder til Povl Wognsen i Bonderup den gård i bemeldte bye, som han beboer og have haft i fæste, stående for hartkorn 5 tdr. i overensstemmelse med den imellem os under 26. marts forrige år oprettede Kjøbe-Kontrakt, i hvis følge gården ingensinde må sælges til nogen hovedgårds komplettering eller gjøre hoverie - derimod skal Kjøberens lade dens bygning assurere i Brand-kassen, alt ifølge den kongelige bevilling til Nøragergaards udstykning, og da Povl Wognsen, for bemeldte gård med dens tilliggende bygning har betalt os den accorderede Kjøbesum 850 D. skriver Aatte Hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler. Så erkender vi ingen Lod eller Ret at have i eller til same, men ved dette Skjøde overdrager vi ham berørte gård med dens Bygninger, Ejendomme og Herligheder samt Jagt, Fiskeri og andre dertil hørende Rettigheder, således som Hans Exelence hr. Geheimeraad, Greve Rosenkrone og vi haver ejet samme, og såvidt Kjøberne som uprivillegerede tilkommer.

Wiborg Snabsting 1801 på Kancelliraad Tolstrups og egne vegne.

J. Schuckert.

Hermed fulgte Kjøbe-Kontrakt på bevilget App. dat. 26. marts 1800.

(underskrevet af Povl Wognsen "med ført pen")

Else Nielsdaatter døde 30.3. 1837 som aftægtskone i Bonderup, og Wognsen døde 21.3. 1833, begravet 27.3. 1833.

26. Niels Mortensen, f. 1764, konfirmeret 1783. Den 15. oktober 1791 blev han troløvet og den 18.11. 1791 viet til Inger Christensdaatter, f. 1771 og konfir-

meret 1786. I dette ægteskab var der en daatter, der Langfredag 1793 blev døbt Else. Samme dag blev Elses moder begravet kun 22 år gammel.

Allerede 1 august 1793 giftede Niels Mortensen sig med Anna Nielsdaatter, f. 1771. I 2. ægteskab var der flere børn. Inger fødtes 1794 og blev døbt 14.11. 1794. Karen fødtes 1798 og blev døbt 31.8. 1798. Niels Mortensen var sognefoged, og han har sikkert været en dygtig og driftig mand. Ved Skjøde af 24.6. 1800 overtog han sin gård i Bonderup efter Lars Tolstrup og Ritmester Schuckert og i 1813 købte han af Jens Lauritsen en parcel af hartkorn 1 td. Niels Mortensen døde den 23.11. 1853 90 år gammel.

27. Anna Nielsdaatter, f. 1771, viet 1 august 1793 til gårdejer Niels Mortensen. Hun døde allerede 11.10. 1826 kun 56 år gammel. Hun var Niels Mortensens 2. kone, og det er hendes datter, Inger, der "fortsætter" slægten.

28. Christen Nielsen, Lille Binderup, f. 1744, død 6.2. 1824. Det er med nogenlunde sikkerhed konstateret, at nr. 14. Christen Christensens fader hedder Christen Nielsen, og at han er født 1744 og død 1824. Det har ikke kunnet opklares, hvornår han er gift og med hvem. Der har imidlertid været mange børn. Christen Nielsens kone er således introduceret i kirken 5. søndag efter påske 1785 og siden i årene 1786, 1788, 1789, 1792, 1795, 1798, 1799, 1805 (efter sønnen Christen) og 1808.

29. Christen Nielsens hustru: Der er ikke fundet oplysninger om hendes data.

30. Jens Christensen (Møller), f. 1773, døbt 21.11. 1773, konfirmeret 1790, gift med Inger Gundersdaatter 22.6. 1805 eller 1806. Han døde 19.6. 1859 86 år gammel.

31. Inger Gundersdaatter, f. 1764, viet 22.6. 1805 eller 1806. Ægteskabet med Jens Christensen (Møller) er hendes 2. Det har ikke kunnet opklares med sikkerhed, hvem hendes 1. mand var. Hun havde imidlertid i 1. ægteskab en søn ved navn Christen Andersen, så det er sikkert at faderens fornavn har været Anders. Sandsynligvis har efternavnet været Christensen. Inger Gundersdaatter døde 13.12. 1852, 88 år gammel.

TIP-TIP-OLDEFORÆLDRE

32. Christen Andersen (Kier?), f. i Sønder-Omme, døbt 14.11. 1717, trolovet 23.6. 1743, viet 13.10. 1743. Død 1784, begravet 26.9. 1784. Ægteparret havde i hvert fald 5 børn: Anders, f. 30.8. 1744 (antagelig død som spæd), Peder, f. 14.1. 1746, Anders, døbt 2.2. 1749, Karen, døbt 8.8. 1751, Kirsten Marie, døbt 6.1. 1754.

33. Gunder Pedersdaatter, døbt 3.12. 1719, viet 13.10. 1743, død 1773 og begravet den 7.2. 1773.

34. Jacob Pedersen Hvedde, f. 1702, viet 1740, død 9.6. 1782. Der er flere samtidige, der benævnes Jacob Hvedde, men af Assing sogns kirkebog fremgår det, at Jacob Pedersen Hvedde og hustru Mette Jensdaatter og datter Maren Jacobsdaatter har været til alters i april 1776. Det kan med nogenlunde sikkerhed siges, at Jacob Pedersen Hvedde, er den af dem, der er svigerfader til Anders Christensen (nr. 16)

Jacob Pedersen Hvedde var gårdejer i Hvedde by i Assing sogn.

35. Mette Jensdaatter, f. 1711, gift ca. 1740 med Jacob Hvedde, død 8.7. 1777.

36. Jens Nielsen Willensgaard, f. 1718 og døbt 11.9. 1718. Jens Willensgaard, der var gårdejer i Bøvling sogn, døde 29.11. 1795.

37. Jens Willensgaards hustru, f. ca. 1712, død 1786, 74 år gammel og begravet 15.6. 1786. Hendes navn findes ikke angivet i kirkebogen. Hun er kun benævnt Jens Willensgaards hustru.

38. Mathias Lauritsen Bech, f. 2.2. 1721 i Ribe. Student 1742, cand.teol 10.3. 1761, "Hører" i Horsens 1743, præst i Snodstrup på Sjælland 3.9. 1762, ordineret 8.10. 1762. Præst i Skjærbæk i Sønderjylland 16.6. 1779. Gift 13.11. 1762 med Elisabeth Henrichsdatter Wederkinch. Parret havde ¹⁵5 børn. Mathias Bech døde 26.7. 1789.

39. Elisabeth Henrichsdatter Wederkinch, f. i Søborg 1732. Senere boende i Nykøbing Sjælland. Død 27.3. 1803 eller 2.4. 1807.

40 Christen Pedersen Lustrup, f. 1751 i Skarrild, død 10.1. 1832. Skoleholder i Arnborg 1788. Desuden var han Degn i Skarrild-Arnborg, og han var tillige

gårdmand i Lustrup by. Degneboligen var 5 fag + 2 fag skole. Han var gift 4 gange:

1) Maren Gjødessaatter, f. 11.6. 1747, død 12.7. 1776. 2 børn

a) Peder Christensen Lustrup (nr. 20)

b) en søn før 1776.

2) Margrethe Pedersdaatter, f. 1745, død 26.10. 1800. 3 børn,

a) Ingeborg Kirstine, døbt nytårsdag 1776,

b) Nicolaj Hegelahr, f. 1778, opkaldt efter præsten, indsidder i Skarrild.

c) Jens, f. 1779, Husmand i Strellev, død 1855.

3) Anna Troelsdaatter, f. ? i Toxvig i Arnborg, gift 1.2. 1801, død 28.5. 1819.

1 barn:

a) Christen, f. 1804.

4) Johanne Kathrine Nielsdaatter (hans tjenestepige) f. 1795, Børn

a) Niels Christen, f. 1822,

b) Kristine, f. 1824,

c) Richardt, f. 1826

d) Niels, f. 1831.

41. Maren Gjødessaatter, f. 11.6. 1747, død 12.7. 1776. Hendes ældste søn er Peder Christensen Lustrup (nr. 20).

42. Christen Madsen. Hans data har ikke kunnet findes.

43. Christen Madsens hustru. Hendes navn og data har ikke kunnet findes.

44. Anders Christensen er født i Vindelbo i Borris sogn ca. 1760. Vlet 20.6. 1784 til Ingeborg Olufsdatter, Stier. I de første år af ægteskabet har de boet i Stier, hvor det ældste af børnene, Ole er født. Men allerede i 1792 træffer vi ham i Bølling sogn, hvor han har været ejer af gården Leegaard i Østerby, af hartkorn 1 td. 1 skp, 3 fdk 1/10 alb. som han ved skøde af 19.6. 1908 overdrager til Christen Jensen, nu Østerby. På dette tidspunkt er de flyttet til Lindvig i Borris sogn, jfr. herom ovenfor, og gården Lindvig ejer Anders Christensen nu indtil 1813, hvor han ved Skøde af 24.7. 1813 afstår den til sønnen Christen for 60 Rdl + aftægt, dens tilliggende udgør da 3 tdr. 1 skp 5/7 alb. I øvrigt har Anders Christensen ved een den 14.10. 1793 afholdt auktion over Anders Mortensens gård købt nogle af parcellerne med påstående bygninger, af hartkorn 7 skp. 2 1/4 alb. for 235 Rdl. Men om det er den samme ejendom, som han sælger til Christen Jensen 1808, er jeg ikke klar over, da han allerede på erhvervelsestidspunktet 1793 boede i Bølling sogn. Anders Christensen, der var søn af Christen Andersen Vindelbo og Maren Sørensdatter Møller, døde i Lindvig den 11.4. 1822.

45. Ingeborg Olufsdatter Stier. Født i Stier 1763 og døbt den 28. august. Viet 20.6. 1784 til Anders Christensen (nr. 44). Børn, Ole, f. 1784, døbt 31.10. 1784; Christen, f. 10.3. 1792 i Bølling sogn. Ingeborg døde 16.5. 1828 i Lindvig.

46. Christen Olesen Lindvig. F. 1758 og døbt den 17.12. 1758. Han var en tid skytte på Lønborrgaard og må der have lært sin kone at kende. Han blev viet til hende i Hemmet kirke den 15.11. 1787. Hun hed Ellen Christensdatter og var datter af Christen Hansen Kraf og Sophia Mortensdatter, der boede på den ene af de to store Houmgaarde i Hemmet sogn.

Han overtog derefter fæstet på sin fødegård, Stier, som han ved en den 14.4. 1794 afholdt auktion over bøndergodset under Lundenæs købte til ejendom for 325 rigsdaler. Til gården, hvis hartkornsansættelse var 2 tdr. 1 skp. 2 fdk. 2 alb., hørte en eng kaldet Ryde Grob eng, af htk. 1 skp. 2 fdk. 2 alb. Han må sikkert have haft handelsblod i åerne, for snart efter træffer vi ham som ejer af andre gårde, ligesom han køber og sælger en del engskifter.

I året 1796 købte Christen Olesen Stier således på en over gården Lindvig i Borris sogn afholdt auktion hovedparcellen, og herefter antog han navnet Lindvig, der senere er bevaret for slægten.

Skødet, der blev udstedt den 10.7. 1798, lyder sådan:

Gjør vitterligt, at År 1796 den 8. marts lod Selvejer Eske Hansen i Lindvig i Borris Sogn ved Auction i bemeldte Lindvig bortsælge den samme Gårds jorder i Parceller, derved kløbte Christen Olesen Stier i Borris Hovedparcellen, hvortil henhører,

til Parcellen No. 1: Agerland 1. og 2. Lod på Nør Mark, 4. og 5. Lod næst Gården på Søndermark, Gårdsplads og Kålhaage, omtrent 21 Tdr. land, samt Aasted Mark, omtrent 1 Td. Land. Eng - østen for Vester Toft, omtrent en Dags Slet, et Stykke dito til Vildkielden og 1 Stk. dito fra Vildkielden i År, omtrent 6 Dages Slet, denne Parcel Htk., ialt 1 Td. 6 Skp. 1 Fdk. 2 5/7 Alb. for 610 Rigsdaler.

Parcellen No. 3, dertil Enge, den 3. og 4. Lod af Fælleskrog, østerst, den 2., 3. og 4. Lod af Oldefars Eng østerst, ialt omtr. 8 Dages Slet, samt Træd Eng omtr. 1 Dags Slet, Htk. 5 Skp. 3 Fdk. 6/7 Alb. for 348 rd.

Hartkornet er altså tilsammen 2 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk 4/7 Alb, og Købesummen 958 rd, hvormed fulgte Bygninger og fremdeles skal beboes; da denne Købesum med Renter er betalt, og denne Handel af den kgl. Rentekammer er approberet, Så i allerunderdanigst Følge Forordningen om Auctionsværket i Danmark af 19.12. 1693, skløder og overdrager jeg herved på Embeds Vegne som Auction Directeur, fra Eske Hansen i Lindvig og Arvinger til Christen Olesen Stier og hans Arvinger, fornævnte Hovedparcel med Bygninger og Jorder, Hartkorn,

Grund og Afgrøde, og al den ret og Herlighed, som dermed bør følge, efter Conditionerne til denne Auction, efter hvilken Køberen af Hartkornet skal udrede alle Skatter og Udgifter, Kirke- og Vejarbejde, Foged- og Degnekorn, og alt hvad deraf bør svares, så og Kongetiendes Betaling af fornævnte Hartkorn, efter den derom glorte Contract, hvorimod Hartkornet også har sin rettighed i Gårdens Heede og Fårte, således skal fornævnte Hovedparcel med Jorder følge og tilhøre Køberen og Arvinger som et ulgenkaldeligt Køb til evindelig Arv og ejendom, under Eske Hansens og Arvingers faste Hjemmel efter loven.

Til Stadfæstelse under min Haand og Signet, hvorefter dette Skøde tinglæstes.
Ringkjøbing den 10. Juli 1798. S. Bork.

En tid ejede Christen Olesen Lindvig derefter 2 gårde, nemlig både Stier og Lindvig, men den 1.12. 1798 sælger han Stier, af Htk 2 tdr. med Rydgraabs eng, af htk. 1 skp. 2 fdk. 2 alb. til Jeppe Hansen for 399 rdl. Og på samme tid afhænder han en del af de med ejendommen Lindvig erhvervede englodder (parcel nr. 3).

I 1806 forlader Christen Lindvig Borris sogn og flytter til Bølling sogn, hvor han har købt den noget større gård Kragmose. Skødet til ham er udstedt den 29.6. 1807 og lyder sådan:

Underskrevne Peder Madsen, forhen boende i Kragmose, nu i Faster Annexgård i Faster sogn gør vittterligt, at ligesom jeg ved Købekontrakt af 9.6. 1806 haver solgt til Christen Olesen Lindvig, nu boende i Kragmose i Bølling Sogn og hans Arvinger, Gården Kragmose i Bølling Sogn, med Bygninger og Jorder, til Hartkorn 6 Tdr. 3 Skp. 17/20 Alb. med al sin Ret og Herlighed, som jeg nyder den efter, så og følgende mig tilhørende Gården uvedkommende Enge:

- a) 1 Eng fra Albek, liggende i Møgelholm, en lille Dags Slet Htk. 3 Fdk.
- b) en do fra Rækkergaard i Langnaals, over 3 Dages Slet, Htk. 5 Skp. 2 Fdk.
- c) en Eng fra Søndergaard i Sædding v. Langnaals, 1 Dags Slet Htk. 1 Skp.
- d) en Eng fra Pålgaard i Stauning v. Bundhorn, 2 1/2 Dages Slet, Htk. 2 Skp. 3 Fdk. 2 1/4 Alb.
- e) en Eng fra Thomas Ganers Gård, også i Bundhorn, 1/2 Dags Slet, Htk. 2 Fdk. 223/1259 Alb.
- f) en Eng i Aald Ahle fra Peder Skaarups Gård, 2 Dages Slet, Htk, 1 Skp. 2 Fdk. hvilke Enge tilligemed Gården med sin Grund og Afgrøde, Herlighed Pligt og Byrde, ligesom jeg nyder samme, herefter skal følge og tilhøre Christen Olesen og Lindvig og hans Arvinger som et ulgenkaldeligt Køb, til evindelig Arv og Ejendom, og da Købesummen 2.000 Rdl. er mig udbetalt, så skal jeg og Arvinger være Køberens og Arvingers faste Hjemmel efter Loven. - Til Stadfæ-

stelse under min Haand i Dannemænds Overværelse, hvorefter dette Skøde må tinglyses uden Varsel.

Ringkjøbing, den 29. Juni 1807.

Formentlig samtidig med Erhvervelsen af Kragmose har han afhændet i Lindvig nemlig til sin Svoger Anders Christensen, der senere ses at være ejer af denne Gård. Det var en stor pengesum Christen Lindvig skulle udrede ved købet af Kragmose, men formentlig har han fremskaffet en del af pengene ved bortsalg af enge og jord fra gården, idet han den 29.11. 1806 har opnået landbrugsministeriets bevilling til udparcellering af gården og straks efter også afhænder forskellige arealer. Da han den 21.12. 1818 afstår den til sønnen Ole Christensen, er dens tilliggende da også betydeligt mindre, nemlig 4 tdr. 1 skp. 1 fdk. 1 1/5 alb. hartkorn. Den 29.6. 1828 døde han i Store Kragmose 70 år gammel.

47. Ellen Christensdaatter, f. 1762 på Houmgaard og døbt i Hemmet kirke 7.3. 1762, viet den 15.11. 1787 til Christen Olesen Lindvig. Hun døde 17.12. 1833. De havde ialt 7 børn: Niels Christian, Anne, Sophie, (nr. 23) Oluf, født 1794, død samme år, Ole, Morten og Christen.

47-51. Forældrene til nr. 24 og 25, Christen Nielsen og hustru Else Nielsdatter. Der haves ingen oplysninger om deres data.

52. Morten Nielssøn, gårdejer i Bonderup, f. 1734. Gift 2 gange. I 2. ægteskab fik han sønnen Niels (nr. 26). Begravet 29.5. 1800.

53. Karen Madsdaatter, f. 1724. Yderligere oplysninger om hende har ikke kunnet findes.

54. Christen Nielssøn. Oplysning om hans data har ikke kunnet findes.

55-59. Inger Christensdaatters moder samt forældrene til Christen Nielssøn og hustru (28 og 29). Der haves ingen oplysninger om deres data.

60. Christen Jensen Møller. Sikre data har ikke kunnet findes.

61. Christen Møllers hustru. Hendes fødselsår har ikke kunnet skaffes oplyst. Hun døde som enke den 28.5. 1835. Yderligere oplysninger har ikke kunnet findes.

62 og 63 Inger Gundersdaatters forældre. Data har ikke kunnet findes.

TIP-TIP-TIP-OLDEFORÆLDRE.

64. Anders Thomsøn, f. før 1685, trolovet 29.9. 1716 og viet 25.10. 1716. Boede i Bøvl i Sønder-Omme sogn. Død 1743 og begravet 10.3. 1743. Sønnen Christen født 14.11. 1717.

65. Kirsten Hansdaatter, døbt 8.11. 1691, trolovet 29.9. 1716, viet 25.10. 1716. Hendes dødsår har ikke kunnet opspores.

66. Peder Jenssøn, f. i Bøvl Kier ca. 1681, trolovet 29.3. 1713 og viet 3. pinse-dag den 6.6. 1713. Peder Jenssøn kaldtes Peder Jenssøn Kier. Peder Jenssøn af Bøvl blev begravet 27.6. 1756, 75 år gammel. Det må formentlig være Peder Kier. En søn, Niels blev døbt 6.11. 1721. Datteren Gunder døbt 3.12. 1719.

67. Kirsten Nielsdaatter, f. i Filskov 1685, trolovet 29.3. 1713 og viet 3. pinse-dag den 6.6. 1713. Død 1780 95 år gammel og begravet 4.3. 1780.

68-71. Jacob Pedersen Hvæddes og Mette Jensdaatters forældre. Deres navne og data har ikke kunnet opspores.

72. Niels Willensgaard. Hans data har ikke kunnet findes. Foruden sønnen Jens, f. 1718 havde han flere børn, bl.a. Peder, f. 1721 og Else, f. 1726.

73. Mette Hartvigsdatter, f. ca. 1685. Død 9.12. 1763 78 år gammel. Tidspunktet for indgåelse af ægteskab med Niels Willensgaard har ikke kunnet opspores.

74. og 75. Jens Willensgaards hustrus forældre. Deres navne og data har ikke kunnet opspores.

76. Lauritz Matzen Bech, købmand i Ribe, f. 1685, gift 9.11. 1717. Lauritz Matsson Bech og Else Andersdaatter Aabenraa blev efter Kongens tilladelse hjemme i huset sammenviede den 9. november 1717. Lauritz Matsson Bech døde 1728 43 år gammel og blev begravet 14.4. 1728.

77. Else Andersdaatter Aabenraa, f. ca. 1690, viet 9.11. 1717 til Lauritz Matsson Bech, der døde 1728. Den 10.3. 1729 blev hun trolovet og 4.5. 1729 sammen-viet med Søren Nielsen Kvong. Den 4.1. 1759 døde Else Aabenraa 69 år gammel. Hendes mand Søren Nielsen Kvong, forhen udrider, nu byens kærner, døde 24.12. 1759 54 år gammel.

78. og 79. Elisabeth Heinrichsdaatter Wederkinchs forældre. Deres navne og data har ikke kunnet opspores.

80. Peder Christensen Lustrup, gårdmand i Skarrild, f. 1727. Yderligere data har ikke kunnet opspores.

81. Kirstine, Peder Lustrups hustru. Hendes fødselsår har ikke kunnet findes. Hun døde 1751 og blev begravet 19.12. 1751.

82.-87. Maren Gjødesdaatters forældre samt Christiane Christensdaatters bedsteforældre. Deres navne og data har ikke kunnet opspores.

88. Christen Andersen Vindelbo, Borris. Hans data har ikke kunnet findes.

89. Maren Sørensdatter Møller. Hendes data har ikke kunnet findes.

90. Som 92.

91. Som 93.

92. Oluf Christensen Stier, døbt 21.2. 1725, gift 27.10. 1754, død 1799-1800. Overtager fødegården Stier i fæste efter faderen, uden at det vides hvornår. Men han har den 27.10. 1754 indgået ægteskab med Ane Knudsdatter Nørgaard, der er født på gården Nørgaard i Hluptarp, Borris sogn og døbt den 3.4. 1737. Hun har således været 17 år gammel, da hun blev gift. I ægteskabet var der 3 børn: 1) Christen, 2) Ingeborg og 3) Dorthe Kierstin. Det fremgår ikke af Borris kirkebog, hvornår Ane Nørgaard er død. Muligvis er indførelsen glemt af præsten, men i hvert fald må hun være død senest i 1794, idet Oluf Christensen Stier den 13.7. 1794 bliver viet til Gregers Michelsen Bjergs enke Edel Lauritzdatter. Dette ægteskab var barnløst. Oluf Christensen Stier død ved årskiftet til 1799 og bliver begravet den 8. januar 1799. Hans enke dør først 1808, 76 år gammel.

93. Ane Knudsdatter Nørgaard, født i 1737 og døbt den 3.4. 1737, viet 27-10. 1754, død ca. 1794. Se i øvrigt under nr. 92.

94. Christen Hansen Kraff, f. i Hemmel, boende på den ene af de store Houm-gårde.

95. Sophia Mortensdatter, Houmgårde i Hemmet sogn. Ægteparrets datter Ellen, blev gift med Christen Olesen Lindvig (nr. 46).

TIP-TIP-TIP-TIP-OLDEFORÆLDRE.

ad nr. 65. Kirsten Hansdaatters forældre:

Hans Eskesen af Filskov, Fødselsdato kendes ikke. Viet Hellig Trefoldigheds-søndag den 26.5. 1689. Datter Kirsten døbt 8.11. 1691, søn Eske døbt 21.4. 1695 og søn Moritz døbt 5.9. 1697. Hans Eskesen døde i 1714 og blev begravet 8.7. 1714.

Anne Moritzdaatter, Hans Eskesens hustru, f. 1670 i Filskov, viet 1689, død 1747 77 år gammel og blev begravet 28.5. 1747.

ad nr. 80. Christen Lustrup, fader til Peder Christensen Lustrup. (nr. 80). Hans data har ikke kunnet findes.

ad nr. 92. Oluf Christensen Stiers forældre:

Christen Olufsen Stier, f. ca. 1696, gift 1. gang med Ingeborg og 2. gang med Kierstin Andersdaatter af Busk den 6.11. 1735. Med Ingeborg havde han sønnen Oluf (nr. 92).

Christen Olufsen Stier døde i marts måned 1762 66 år gammel.

Ingeborg, Hendes fulde navn og afstamning kendes ikke. Med Christen Olufsen Stier havde hun - foruden sønnen Oluf - 2 døtre, Ane Kierstin og Kiersten. Ingeborg døde allerede 1734.

ad nr. 93. Ane Knudsdaatter Nørgaards forældre:

Knud Lauridsen Nørgaard, f. 1694, gift med Dorthe Andersdaatter fra Hvollig 1723 -24. Vielsen findes ikke i Borris kirkebog, der er mangelfuld ført. Han døde 1768 74 år gammel. Se i øvrigt nedenfor under Dorthe Andersdaatter.

Dorthe Andersdaatter, f. 1704 i Hvollig, Borris sogn som datter af Anders Hvollig; og døbt den 26.11. 1704. Ægteparret havde i hvert fald 4 børn, Anders, Laurids, Peder og Ane. Ældste barn er født 1724. Dorthe Andersdaatter døde 1779 i Hultarp.

TIP-TIP-TIP-TIP-TIP OLDEFORÆLDRE

ad. nr. 93. Knud Lauridsens Nørgaards fader:

Laust Nørgaard. Han har også været fæster af Nørgaard. I øvrigt er der ikke fundet nærmere oplysninger om hans data.

Oluf Christian Villumskov Jacobsen Willumsgaard og hans efterslægt.

F. 10.11. 1898 i Madum gl. degnebolig pr. Ulfborg, konfirmeret 6.10. 1912 i Trandum kirke, viet 27.8. 1922 i Hørup kirke til Frida Mogensen, f. 30.10. 1902 i Grinderslev kro i Salling, datter af viktualiehandler Otto Theodor Mogensen og hustru Madsine Mogensen, f. Iversen, Kjellerup.

Allerede før det fyldte 5. år begyndte min fader at stave med mig. Det var i vinteren 1903 - umiddelbart før lærerembedet i Madum blev ombyttet med Læborg ved Vejen. 1. november 1904 - 10 dage før jeg fyldte 6 år blev jeg sendt i skole hos lærerinde frk. Laura Jacobsen, og inden flytningen til Sevel i sommeren 1907 var jeg oprykket til "mellemlklassen". I Sevel fortsatte skolegangen til efteråret 1911. I vinteren 1911-12 underviste fader mig til optagelse på realskolen i Tarm. Der startede jeg den 22. april 1912 og tog præliminærexamen i 1914. Jeg boede da hos Onkel og Tante, lærer Kr. Pedersen og hustru i Lønborg. I vinteren 1914-15 var jeg lærer for Knud Rützou i Sevel præstegård, og da det var blevet bestemt, at jeg skulle søge ind til postvæsenet, benyttede jeg fritiden til at lære Fransk. Med udtalen fik jeg hjælp af pastor Rützou Efter bestået tillægsprøve i Fransk søgte jeg antagelse i postvæsenet, og i midten af september fik jeg meddelelse om, at jeg var antaget på prøve uden lønning ved Vinderup postkontor fra 1. oktober 1915. Moder har siden fortalt, at den dag var en af de lykkeligste, hun havde oplevet i flere år. Det var krigstider, og det var rart at blive en mindre ved bordet. Det var ikke noget fedt "embede". Lønnen var 42 kr. 50 øre pr. måned, og kost og logi kostede 55 kr. Fader lånte 1500 kr. til mig i sparekassen. De skulle slå til, indtil jeg kunne klare mig selv. Det gik, men der blev ikke noget til tobak eller andre "udskejelser". Det var ikke let, men jeg lærte penges værdi at kende, og det er kommet mig til gavn senere i livet. Den 1. oktober mødte jeg altså til uddannelse paa Vinderup postkontor hos postmester Th. Nielsen. Han var en fortræffelig chef og lærermester, som med ivær tog sig af min uddannelse og tillige af mine forhold uden for tjenesten. Jeg skylder ham tak for, at jeg efter 2 års forløb kunne rejse derfra med gode postale kundskaber og en indstilling over for arbejde og over for samfundsforhold, som anden indflydelse i årene derefter ikke har kunnet ændre. Jeg var derefter elev i Viborg, og efter

bestået posteksamen var jeg afløser fra Viborg, og det var på en sådan kortvarig afløsning, jeg mødte Frida. Vort første hjem fik vi i Grenaa, hvor vi tilbragte 8 gode ungdomsår. I 1927 bestod jeg postfagprøvens 2. del med et så godt resultat, at jeg fik adgang til administrativ uddannelse i post- og telegrafvæsenet, som staten nu var kommet til at hedde. Fra 1.4. 1930 blev jeg forflyttet til Odense som afløser, og 9 måneder senere flyttede jeg til 2. overpostinspektorat i Odense som assistent. Institutionen flyttede i foråret 1935 til Fredericia. Her blev jeg ansat som overassistent fra 1.8. 1935. Godt 2 år senere blev jeg udnævnt til fuldmægtig i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, hvor jeg blev placeret i personalekontoret. Der fulgte nu nogle interessante arbejdsår, selv om arbejdsforholdene nødvendigvis måtte blive påvirket af krigen og besættelsen. Jævnslidende med arbejdet i personalekontoret deltog jeg som lærer i undervisningen på post- og telegrafskolen.

Fra 1. september 1945 udnævntes jeg til postinspektør med tjeneste i 4. distrikt i Aalborg - først under overpostinspektør Hulegaard. Efter hans død i januar 1953 var jeg konstitueret som overpostinspektør indtil udgangen af maj. Fra 1. juni blev kontorchef Frode Land min nye chef. Fra 1. maj 1954 blev jeg udnævnt til postmester i Aalborg. Det var en ønskestilling, og jeg havde en række gode år som postmester. Personalet var fortrinligt, og arbejdet gik let fra hånden. Landdistriktet passede jeg selv, og ved min afgang med udgangen af marts 1967 kendte jeg dette distrikt ud og ind. Der hørte tjenestebolig i til embedet. Det var en stor villa i Hasseris. De første år syntes vi, det var dejligt, men de sidste år var arbejdet med at passe det store hus og haven til for meget besvær for os begge. Det var en lettelse at flytte til en ikke for stor lejlighed i højhuset "Sønderport" i Nørresundby. Pensionisttilværelsen volder ingen særlige problemer. Det er ikke svært at få tiden til at gå på fornuftig måde. I 1952 blev jeg udnævnt til Ridder af Dannebrog og i 1962 til Ridder af Dannebrog af 1. grad. I årene 1951-1968 var jeg medlem af Hjemmeværnet.

Børn: 1) Aase, f. 26.3. 1923 i Grenaa, konfirmeret 21.3. 1937 i Fredericia, student fra Lyngby statsskole 1941. Hun indtrådte derefter i post- og telegrafvæsenet som kontorist i Kabelingenlørtjenesten, hvor hun var beskæftiget med tegnearbejde. Den 6. april 1944 blev hun gift med Frits Erik Willy Povlsen, f. 29.12. 1919, søn af repræsentant i Bryggeriet Odense Frits Vilhelm Povlsen og hustru Laura Marie Kirstine, f. Pedersen, Odense. De har siden ægteskabets indgåelse boet i Lyngby. Efter det første barns fødsel tog Aase sin afsked fra post- og telegrafvæsenet. Hendes mand blev først handelsuddannet i Odense, men blev fra 1.9. 1939 antaget som elev i Post- og telegrafvæsenet. Han har siden 1942 udført tjeneste i det københavnske postområde. Han blev overassistent 1.6. 1955 og kontrollør 1.4. 1961.

Børn: a) Hanne, f. 9.4. 1947, konfirmeret 16.4. 1961, student fra Virum stats-skole 1966, gift den 8.7. 1967 med Richard L. Benz fra Buffalo N. Y. Han var soldat i den amerikanske hær i Tyskland, og Hanne tog efter studentereksamen plads i huset hos en major i den amerikanske hær, der gjorde tjeneste i Wies-baden. De bor nu i Buffalo.

b) Boje, f. 4.6. 1951 i Lyngby, konfirmeret 4.4. 1965.

c) Claus, f. 21.10. 1956 i Lyngby.

2) Elsebeth, f. 19.10. 1931 i Odense, konfirmeret i Lyngby kirke 14.10. 1945 Student fra Aalborg katedralskole 1950, lærerindeeksamen fra Emdrupborg 1952. Efter kortere vikarlater i Kolding og Rødovre blev hun ansat i Ballerup kommunes skolevæsen. Hun trådte uden for nummer 1.8. 1964 og tog afsked efter ansøgning fra 1.8. 1965. Gift i Nørresundby kirke 15.6. 1952 med ingeniør Børge Johansen, søn af Christian Bernhard Johansen og hustru Meta Marie Lindenskov Johansen, f. Larsen, f. 21.5. 1921, udlært som nautisk instrument-mager, ingeniør fra Københavns maskinteknikum 1944. Efter at have haft stillinger i Oslo, Kolding og København startede han den 1.5. 1961 i Ballerup en fabrikk for belysningsarmaturer. Elsebeth er prokurist i firmaet, og hun passer regnskabet.

3) Mogens, f. 7.12. 1939 i Gentofte kommune, indtil 12.3. 1946 bopæl i Lyngby, konfirmeret 11.4. 1954 i Budolfi kirke i Aalborg, student fra Aalborg katedralskole 1958, højere handelseksamen fra Niels Brocks handelsskole 1962, ansat i Unilevers afdeling, Blaa Baand i Skovlunde 1.7. 1963, afdelingsleder 1.1. 1964. Fra 1.7. 1967 afdelingsleder i Jago Kompagniet i Skovlunde. Aftjente sin værnepligt 1.9. 62 - 30.6. 63. Gift 4.7. 1964 i Kronborg slotskirke med Marianne Moltke, f. 8.7. 1941, datter af premierløjtnant A. O. Greve Moltke og frue, Gretc, f. Schultz, Helsingør. Højere handelseksamen fra Niels Brock

1962. Fra 15.8. 1962 planlægningsassistent i Magasin du Nord i København, fra 1.7. 1964 træningsassistent i Magasin. Fra 1.8. 1965 kontorassistent i entreprenørfirma i Birkerød.

Børn: Ulrik Christian, f. 17.8. 1968.

Ingrid Villumskov Jacobsen Andersen, f. Willumsgaard og hendes efterslægt.

f. 18.12. 1899 i Madum gl. degnebolig, konfirmeret 1914, gift i Sevel kirke 14.3. 1926 med lærer Jens Skytte Andersen, Vroue, søn af smedemester Kristian M. Andersen og hustru Ane Kirstine Kristensen (Skytte), Haderup. Efter højskoleophold et par somre paa Nørre-Nisum højskole, blev Ingrid vinterlærerinde for yngste klasse i Lønborg skole. Hun havde stillingen 3-4 vintre. I sommeren 1925 blev hun husbestyrerinde hos lærer Skytte Andersen i Høglild skole ved Karup J, og det resulterede i ægteskab, jfr. ovenfor. Ingrid døde 9.5 1953 og blev begravet paa Vroue kirkegaard.

Jens Skytte Andersen er født 30.10. 1898 i Vridsted by og sogn. Dim fra Rasmussen seminarium 1921, lærer i Høglild 1923 - 1926, i Vroue 1926 - 1955 og i Storrिंग pr. Galten 1955 - 1965. Han er mangeårig meddeler til Jysk Institut for Sprog og Kultur. Har i 1968 afsluttet: Fjandbomål, som det tales og er blevet talt i mands minde i Vroue sogn. Værket, ca. 1500 skrevne sider, er deponeret i ovennævnte instituts arkiv på Aarhus universitet. Som meddeler til Nationalmuseets etnografiske afdeling forfatter til afhandlinger om kulturelle og erhvervsmæssige forhold i hjemstavnen, specielt i Vroue sogn.

Børn: 1) Leif Skytte Andersen, f. 14.4. 1927 i Vroue skole, realeksamen fra Skive kommunale mellem- og realskole 1944, lærereksamen fra Jelling 1949, lærer ved Troelstrup skole - senere Stoholm centralskole indtil 1954. Derefter

ansat ved Statens Tunghøre- og Døveskole i Aalborg som lærer. Overlærer samme steds 1961, Talelærereksamen 1956. Har siden 1959 virket som skolens konsulent for tunghøre smaabørn, samt som hørecentralpædagog vedrørende børn i Aarhus, Viborg og Aalborg.

1954 gift med Vera Hald, Slagelse, f. 28.6. 1928 i Brodal, datter af kontorist M. Hald og hustru Thora Hald, f. Andersen. Vera var ved ægteskabets indgåelse ansat som bibliotekar ved Landsbiblioteket i Aalborg og blev i 1960 afdelingsbibliotekar ved bibliotekets filial i "Skipperen" på Hobrovej.

Børn: a) Jan Skytte Andersen, f. 3.8. 1956,

b) Karen Skytte Andersen, f. 3.3. 1962.

2) Holger Skytte Andersen, f. 10.4. 1928 i Vroue skole, døbt 13.5. 1928, konfirmeret 19.4. 1947, realeksamen fra Skive kommunale mellem- og realskole 1945, lærereksamen fra Jelling 1950, foruden adskillige kortere kurser årskursus i matematik, fysik, geografi, engelsk og dansk. Soldat 11.11. 1950 - 26.10. 1951 ved luftværnsartilleriet i Esbjerg, uddannet som depot- og motor-kontorordonnans. Fra 1.8. 1950 ansat ved Korsør kommunale skolevæsen, Byskolen. Overlærer 1964. Fra 1.8. 1965 ansat ved Erritsø Centralskole ved Fredericia. Lærerrådsformand 1955 - 1965, Kredsbestyrelsesmedlem i Fredericia lærerkreds fra 1965.

Gift 26.4. 1952 i Vejle med Dagny Ruth Christensen, f. 25.6. 1932 i Jelling, datter af gårdejer Peder Elias Christensen og hustru Kristine, f. Kristensen, Jelling.

Børn: a) Birgit Skytte Andersen, f. 31.8. 1952 i Korsør, døbt 19.10. 1952 i Jelling kirke, konfirmeret 25.9. 1966 i Erritsø kirke, Fredericia gymnasium 1. g. sproglig 1968.

b) Jørgen Skytte Andersen, f. 17.9. 1955 i Korsør, døbt 23.10. 1955 i Korsør. Går i skole i Erritsø og interesserer sig som alle raske drenge for fodbold.

3) Helga Skytte Andersen, gift Andersen, f. 17.7. 1930 i Vroue skole, konfirmeret 1.10. 1944, dimitteret fra Vejle forskoleseminarium 1955, ansat ved Rønde kommunale skolevæsen 1.4. 1955, sommerkursus 1957 og 1958 på Emdrupborg statsseminarium i skolekøkkenundervisning og eksamen heri fra Aarhus seminarium 1959 efter 8 måneders kursus på seminariet. Organisteksamen fra Vejle.

Gift 8.4. 1961 med landpostbud Arne Mørk Andersen, f. 1.7. 1930 i Aalsø sogn, søn af tekstilarbejder Peder Mørk Andersen og hustru Karen Jensine Johanne, f. Petersen. Indtrådt i post- og telegrafvæsenet som aspirant 1.4. 1951 og ansat som landpostbud fra 1.7. 1953 tjenstgørende ved Rønde Postkontor.

4) Anna Marie Skytte Andersen, gift Andersen, f. 4.9. 1935 i Vroue skole, konfirmeret 1949 i Vroue kirke, dimitteret september 1958 fra Vejle forskoleseminarium, lærerinde på Mølleskolen i Aalsø kommune ved Grenaa.

Gift 14.10. 1962 med Laurits Helmuth Andersen, f. 31.1. 1938, udlært som boghandler 1.8. 1959, nu ansat hos installatør Meyer, Grenaa.

Børn: a) Ingrid Skytte Andersen, f. 17.6. 1965.

Christine Villumskov Jacobsen Nielsen, f. Willumsgaard og hendes efterslægt.

F. 5.2. 1901 i Madum gl. degnebolig, konfirmeret 1915, gift 28.5. 1926 med gård-ejer Niels Laugesen Nielsen, f. 27.3. 1897 i Lønborg sogn, søn af gårdejer Mathias Nielsen og hustru Johanne f. Jeppesen.

Christine hjalp sin moder i hjemmet, indtil hun blev 17 år. Efter 1/2 år i huset hos læreren i Rybjerg pr. Roslev kom hun til Lønborg, hvor hun passede huset hos lærer Kr. Petersen og hustru (vor moders søster), indtil hun blev gift. Ind imellem var hun dog 1/2 år på Holsteinborg, 1/2 år i sæbehuset i Vinderup hos moders højskolekammerat, Maren Bro, samt 1/2 år på sykursus i Tarm.

Niels L. Nielsen købte sin fødegård af faderen 1.4. 1926 og drev den på traditionel vis indtil 1963, da han solgte besætningen samt en del af jorden. Siden har han drevet ejendommen som kvægløst landbrug. I 1955-56 tog han ejendoms-mæglerprøven, og siden har han i ret betydeligt omfang drevet ejendoms-mæglervirksomhed i et stort område i det vestlige Jylland.

Børn: 1) Folmer Willumsgaard Nielsen, f. 30.5. 1927, konfirmeret 1941 i Lønborg kirke, viet 11.10. 1951 til Jytte Margrete Jensen, f. 23.11. 1930, datter af Carl Jensen og hustru, Marie, Vejle. Jytte har realeksamen og har været ansat i post- og telegrafvæsenet. Folmer gik i skole i Lønborg 1.4. 1934 - 31.3. 1941. Han blev optaget i præparandklassen i Jelling 1.9. 1944 og blev optaget på seminariet 1.8. 1945. Lærereksamen 1949. Indkaldt til aftjening af værnepligt ved kystbefæstningen oktober 1949, optaget på kystbefæstningens officerskole december 1949. Hjemsendt som kadet med eksamen som kyst-løjtnant (R) 20.3. 1951.

Løs vikar ved Frederiksberg skolevæsen (Sønderjyllandsskolen) 1.4. 1951, årsvikar 1.8. 1951 (Skolen på Nylandsvej). 1.8. 1952 timelærer ved samme

skole. Fast ansat lærer 1.8. 1953, ligeledes på Nyelandsvej. Kurser på Danmarks lærerhøjskole i matematik, fysik, kemi, historie, didaktik og metodik.

Overlærer 1.4. 1965 ved skolen på Nyelandsvej, skoleinspektør 1.10. 1965, Sønderjyllandsskolen.

Børn: a) Hanne, f. 21.11. 1952.

b) Berit, f. 7.6. 1955.

2) Johanne Willumsgaard Nielsen, f. 14.11. 1929, død 15.1. 1930.

3) Edith Willumsgaard Nielsen, f. 30.1. 1931, død 30.4. 1935.

4) Anna Kristine Willumsgaard Nielsen, gift Jensen, f. 9.4. 1934, konfirmeret i Lønborg kirke 1948, gift 18.10. 1956 med landmand Hans Johan Jensen, f. 5.6. 1930, søn af Aksel Jensen og hustru Emma, Frølunde pr. Korsør. Skolegang i Lønborg skole 1.4. 1941 - 31.3. 1948.

Elev på Ølgod ungdomsskole 1.5. - 1.10. 1949, plads i huset 1.11. 1951 - 30.6. 1952.

Optaget i præparandklassen ved Vejle småbørnsseminarium 1.8. 1952 og optaget på seminarieret 23.4. 1953, lærerindeeksamen 1955. Ansat ved Bringstrup-Sigersted kommunes skolevæsen 28.3. 1955.

Ægteparret købte landejendom 15.10. 1962 i Guldager pr. Fjenneslev.

Børn: a) Conny, f. 13.11. 1958,

b) Lone, f. 16.10. 1960.

5) Henning Willumsgaard Nielsen, f. 30.8. 1940 og døbt i Lønborg kirke 29.9. 1940, konfirmeret 1954. Gift 10.8. 1968 med kontorassistent Anni Damlund Nielsen, f. 2.10. 1943 i Skippinge, datter af Ditlev Nielsen og hustru Regin, Lundforlund, Slagelse.

Henning tog realeksamen fra Vestjysk Gymnasium i Tarm 1956, praksis i landbrug med bl.a. 1 år som landvæseneselev på statens forsøgsgårde Favrholm og Trollesminde, Hillerød 1958-59, aftjent værnepligt ved garnisonen i Fredericia 1960-61, elev på Malling landbrugsskole ved Aarhus med henblik på optagelse på den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole 1962 - 63. Optagelsesprøven bestået juli 1963 og studiet påbegyndtes september 1963 i København.

Agronom (landbrugskandidat) juni 1968.

Dagny Willumskov Jacobsen Møller, f. Willumsgaard og hendes efterslægt.

F. 7. juli 1902 i Madum gl. degnebolig pr. Ulfborg og døbt i Madum kirke den 31. august 1902. Viet i Sevel kirke den 14. marts 1926 til ungkarl gårdejer Andreas Bank Møller, Lastrup pr. Lønborg. Gården, der var hans fødegård havde meget gamle bygninger. Disse brændte imidlertid, og der blev opført en ny gård på omtrent samme grund. Gården blev afhændet i 1945, og familien flyttede til Esbjerg, hvor der blev købt et hus. Familien kunne ikke trives i den store by, og allerede i 1946 købte Andreas Møller et hus i Lønborg kirkeby. Fra 1. november 1947 blev Andreas bestyrer på Hedegården i Lønborg, og i 1949 forpagtede han den for en 5-årig periode. Da denne var udløbet i 1954, købte han Hedegården - tom for alt - for 150.000 kroner. Fra 1. januar 1967 overdroges gården til yngste søn Kristen Bank Møller, fuldt besat med besætning og moderne maskiner for en pris af 233.000 kroner. Andreas og Dagny har købt en naboejendom til Hedegården i den hensigt at tilbringe deres otium der.

Børn: 1. Frode Willumsgaard Møller, f. 10. februar 1927, viet i Lønborg kirke den 13. marts 1950 til Anna Jespersen, f. 1.10. 1929. Frode var uddannet ved landbruget, men søgte i 1950 ind ved postvæsenet i Herning, hvor han først blev landpostbud. Fra 1.11. 1954 blev han ansat som postbud og fra 1.8. 1966 som overpostbud. Hans hustru tog seminarieuddannelse i Herning, da børnene "var fra hånden", og hun er fra 1968 lærerinde i Herning.

Børn: a) Inger Marie Møller, f. 23.4. 1950. Handelseksamen.

b) Margit Willumsgaard Møller, f. 30.4. 1951. Student 1970.

c) Magnus Willumsgaard Møller, f. 29.4. 1953.

2. Rigmor Willumsgaard Møller, gift Christensen, f. 30.3. 1928 i Lønborg, viet den 1. juli 1950 i Lønborg kirke til Niels Kristian Christensen, f. i Faster den 10.12. 1923. Efter ægteskabets indgåelse overtog de en ejendom syd for Hedegården, udskilt fra Hedegårdens jorder. Den benævnes nu Højgaard.

Børn: a) Anna Højgaard Christensen, f. 5.10. 1951, realeksamen 1969.

Ønsker uddannelse som sygeplejerske.

b) Andreas Møller Christensen, f. 20.1. 1953.

c) Dagny Møller Christensen, f. 17.9. 1955.

d) Laurids Højgaard Christensen, f. 14.1. 1957.

e) Lisbeth Højgaard Christensen, f. 31.7. 1959.

f) Britta Højgaard Christensen, f. 31.7. 1967.

3. Katrine Willumsgaard Møller, gift Christensen, f. i Lønborg 11.7. 1930, viet i Lønborg kirke den 21.7. 1956 til Johannes Christensen, f. i Nørre Vium 22.7.

1933. Efter ægteskabets indgåelse overtog de en gård i Foersom ved Tarm.

Børn: a) Asger Christensen, f. 8.10. 1958.

b) Torben Christensen, f. 5.12. 1959.

c) Bjarne Christensen, f. 8.4. 1961.

d) Øvind Christensen, f. 14.8. 1963.

4. Else Kirstine Bank Møller, gift Olsen, f. 11.6. 1934 i Tarm, døbt i Lønborg kirke 1 august 1934, viet i Lønborg kirke den 12.11. 1966 til slagtersvend Egon Koefoed Olsen, f. i Horbelev på Falster den 12.11. 1935. Han arbejder på slagteriet i Skjern, og hun er forsorgsassistent.

5. Kristen Andreas Bank Møller, f. 28.12. 1937 i Lønborg og døbt i Lønborg kirke den 30.1. 1938. Efterskole i Løgumkloster 1952 - 53, højskole i Hillerød (L.M.H.) 1955 - 56. Gardehusarregimentets hesteeskadron 1957 - 58, landbrugsskole i Hammerum 1958 - 59. Uddannet ved landbruget. Overtog fra forældrene Hedegaarden i Lønborg 1.1. 1967. Gårdens pris var inkl. besætning og maskiner 233.000 kroner.

6. Kirsten Marie Bank Møller, gift Pettersson, f. 12.12. 1941 og døbt i Lønborg kirke 25.1. 1942. Viet 15.8. 1964 i Lønborg kirke til toldassistent Svend Pettersson, f. 16.9. 1936 i Præsteløngen, København NV. Kirsten er forsorgsassistent.

Børn: Poul Bank Petersson, f. 30.9. 1967.

Aage Chresten Villumskov Jacobsen Willumsgaard og hans efterslægt.

F. 6.8. 1903 i Læborg skole, Læborg sogn, døbt 20.9. 1903. Konfirmeret 1917 i Trandum kirke. Viet i Aalsø kirke 5.12. 1926 til Agnes Albertine Mikkelsen, datter af forpagter Niels Mikkelsen og hustru Alma, f. Sørensen, Katholm skovridergaard og født 1.3. 1901.

Aage Willumsgaard havde så godt som hele sin skolegang i Sevel skole. Efter konfirmationen fik han plads i landbruget hos sognefoged Jeppe Hedegaard i Sevel. Der var han i 1 1/2 år hvorefter han kom på realskole i Vinderup. Et år senere kom han i lære hos købmand Ganzler i Haderup. Han blev udlært på 3 år, og fik derefter teoretisk handelsuddannelse på handelshøjskolen i Aarhus.

Efter opnået handelseksamen tog Aage plads i Grenaa hos købmand Kleis. Her var han til august 1925, da han overtog Peder I. Wingses forretning på Lillegade i Grenaa. Forretningen havde ikke nogen god beliggenhed, og i sommeren 1927 solgte han den. Derefter havde han forretning - først i Albøge ved Trustrup og senere i Grenaa. I nogle år boede familien i Kirial, indtil Aage overtog Mejeriet Brolykkes udsalg på Østergade i Grenaa. Denne forretning drev han op, så den blev et godt levebrød.

I 1946 modtog han æresmedalje fra Dansk Røde Kors for god indsats under krigen 1939 - 1945.

Helbredet var i mange år ikke godt, og den 15.2. 1958 døde Aage i en alder af kun 54 år. Han blev begravet på Grenaa kirkegård. Hans hustru driver forretningen videre ved hjælp af den yngste datter, Lis.

Børn: 1. Alice Willumsgaard, f. 4.9. 1927 i Albøge, døbt i Albøge kirke i Randers amt 16.10. 1927, konfirmeret i Grenaa kirke 6.10. 1941. Efter 7 års skolegang fortsatte hun på Grenaa handelsaftenskole, jævnsides med at hun var ekspeditrice i faderens forretning. I 1943 tog hun handelsmedhjælpereksamen. I 1949 rejste hun til Aarhus for at tage handelseksamen fra den jyske handelshøjskole. Fra 1950 - 52 havde hun kontorarbejde i et handelsfirma i Aarhus, men da hendes højeste ønske altid havde været at blive lærerinde, startede hun i 1952 en lærerindeuddannelse på Aarhus seminarium, hvorfra hun tog eksamen i 1957. Samme år blev hun ansat på Åby skole, Åbyhøj.

2. Erling Willumsgaard, f. 13.2. 1932 i Grenaa, døbt i Grenaa kirke og konfirmeret i samme kirke oktober 1946. Efter endt skolegang var han til det 18. år hjemme som medhjælper i forretningen, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Aarhus. Den 27.11. 1951 begyndte han som aspirant i post- og telegrafvæsenet ved Grenaa postkontor. I sommeren 1952 blev han reservepostbud, og fra 1.3. 1954 blev han ansat som postbud. Overpostbud 1.3. 1968.

3. Lis Willumsgaard, f. 18.3. 1938 i Kirial. Døbt i Grenaa kirke 1.5. 1938 og konfirmeret i samme kirke 6.10. 1952. I april 1945 begyndte hun sin skolegang i Grenaa vestre skole, og hun tog mellemskoleeksamen i april 1954. På grund af hendes faders sygdom var det ikke muligt for hende at påbegynde en uddannelse uden for hjemmet, og efter faderens død måtte hun blive hjemme for at hjælpe sin moder med at videreføre forretningen.

I marts måned 1967 blev forretningen moderniseret og et nyt lejemål på 10 år etableret.

Hvis alt går efter "beregningerne" skal Lis overtage forretningen.

Nancy Villumskov Jacobsen Børsting, f. Willumsgaard og hendes efterslægt.

F. 21.5. 1905 i Læborg skole pr. Vejen, viet i Sevel kirke, den 29.12. 1923 til lærer Søren Kristensen Børsting, f. 27.3. 1898 i Floustrup, Selve-Aasted sogn, søn af fisker og landmand Karl Kristensen Børsting og hustru Karoline Jensen. Parret bosatte sig straks efter giftermålet i Stauning østre skole pr. Skjern, hvor lærer Børsting havde fået embede. Børsting tilbragte de første bårneår hos en moster og onkel i Branden kro, men flyttede så til forældrene, da disse flyttede til Junget og senere til Grætrup og Skove. Der var 7 søskende ialt, og drengen kom ud at tjene allerede som 10-årig - i strenge pladser. Efter konfirmationen tjente han videre ved landbruget, men deltog ivrigt i aften-skoleundervisning. Den 1.11. 1916 kom han i præparandklassen på Krabbesholm højskole og bestod 1917 optagelsesprøven til seminariet, 9.7. 1920 dimitteredes han fra Silkeborg seminarium. Efter et vikariat til 1.11. 1920 var han lærer til 1.4. 1921 på Langtved efterskole og yderligere en måned som vikar. Fra 1. maj 1921 blev han kaldet som andenlærer og kirkesanger ved Sevel skole. Alle-rede godt 2 år senere, fra 1.7. 1923, blev han førstelærer i Stauning østre skole. Fra 1. aug. 1963 blev han førstelærer og skoleleder ved centralskolen i Stau-ning. Afsked med pension fra 1. august 1967.

Børsting var en særdeles dygtig lærer, der gennem årene udvidede sine kund-skaber på kursus af forskellig art, bl.a. tillægsprøve i tysk og sløjd, 2 gange kursus på Aarhus musikkonservatorium, 1 gang geografikursus på statens lærerhøjskole.

Parret fik 8 børn, og alle har fra begge forældre taget en udpræget musikalsk sans i arv. Musikken - og god musik - har fyldt stuerne i Stauning skole.

Nancy var efterhånden blevet svagelig, men hun holdt sig tappert, selv om hun ofte måtte tage sygehusophold. Den megen sygdom tog dog på hendes kræfter, og den 21.9. 1966 døde hun kun 61 år gammel.

Børn: 1. Bent Willumsgaard Børsting, f. 26.11. 1924 i Stauning, konfirmeret 8.10. 1938 i Skjern kirke, gift den 18.2. 1950 i Stauning kirke med Karen Marie Sand Christensen, datter af gårdejer Marius Sand Christensen og hustru Anne, f. Holm.

Alm. forberedelseseksamen fra Skjern realskole, matematisk naturvidenska-belig studentereksamen fra Vestjysk Gymnasium i Tarm 1944. Filosofikum fra Københavns universitet aug. 1945. Bygningsingeniør (civilingeniør) fra Danmarks tekniske højskole januar 1950. Ansættelse m.v. 1.2. - 1.10. 1950: G. R. Ølgaard, rådgivende ingeniørfirma, Hellerup, 1.10. 1950 - 1.2. 1955: A. J. Moe, rådgivende ingeniørfirma, København, 1.2. 1955 - 1.10. 1956: Manniche & Hartmann A/S, ingeniør og entreprenørfirma, København.

1.10. 1956 - 1.4. 1962: Johs. Jørgensen, rådgivende ingeniørfirma, København Valby.

1.4. 1962 - 1.2. 1965: Eget rådgivende ingeniørfirma

Slden 1.2. 1965: Medindehaver af firmaet Børsting & Buurgaard Jensen, Grøntorvet 6, København Valby.

Har fra 1.11. 1960 undervist i bygningsstatik og bærende konstruktioner ved Københavns Bygningsteknikum med varierende timetal.

Børn: a) Marianne Børsting, f. 31.5. 1951 i Godthåbs sogn, Frederiksberg. I 1968 i 1. G. nysproglig linie.

b) Søren Henrik Børsting, f. 14.10. 1954 i Godthåbs sogn, Frederiksberg. I 1968 i 7. kl.

c) Inger Sand Børsting, f. 2.8. 1958 i Søborg. 1968 i 3. kl.

2. Gudrun Børsting, gift Aagaard, f. 1.12. 1925 i Stauning, konfirmeret oktober 1939, gift 7.4. 1948 i Stauning med Hans Ivan Aagaard, f. 21.6. 1922 i Aarup. Forældre vognmand Peder Bernhard Jensen og hustru Madea Dorthea, f. Aagaard. Konfirmeret i 1936.

Gudrun tog præliminæreksamen fra Skjern realskole 1941 og småbørnslærerindeeksamen fra Vejle 1946. Hun er ansat ved Ll. Egede forskole i Skælskør kommune.

Hendes mand er skoleuddannet mejerist fra Dalum Landbrugsskole 1949, og tog i 1967 eksamen fra Teknologisk Institut som varmemester. Nu ansat ved Skælskør Andelsvaskeri.

Børn: a) Søren Børsting Aagaard, f. 16.1. 1949, konfirmeret oktober 1962, realeksamen 1965. Forventer studentereksamen i sommeren 1968.

b) Karen Margrethe Aagaard, f. 16.10. 1950, konfirmeret oktober 1964, realeksamen 1967. Forventer at få handelseksamen nu, og hun er fra. 1. august 1968 ansat på revisionskontor.

c) Peter Børsting Aagaard, f. 2.6. 1956. Elev i Skælskør kommuneskoles 6. kl.

d) Henrik Børsting Aagaard, f. 13.3. 1960, elev i Ll. Egede forskoles 2. kl.

3. Ruth Børsting, gift Hansen, f. 24.5. 1927 i Stauning østre skole, konfirmeret i Stauning kirke 1941, gift 21. juni 1947 i Stauning kirke med Tage Verner Raupach Hansen, f. 19.6. 1923 i Riis skole, Givskud sogn, søn af lærer. Konfirmeret i Givskud kirke 1937.

Ruth tog småbørnslærerindeeksamen 1961 og er fra 1963 ansat som småbørnslærerinde ved Varde kommunale skolevæsen.

Hendes mand tog realeksamen 1941 og lærereksamen fra Jelling seminarium i 1945. Vikar i Stauning østre skole 1945/46 og har indtil 1963 haft flere embeder. Fra dette år ansat som talepædagog ved Varde skolevæsen og Ribe amts skolevæsen.

Børn: a) Carl Martin Hansen, f. 5.1. 1949 i Egvad sogn, konfirmeret i Grindsted kirke. Studentereksamen fra Vestjysk Gymnasium i Tarm 1967. Vil formentlig læse til lærer.

b) Flemming Børsting Hansen, f. 1.9. 1951 i Sdr. Felding sogn, konfirmeret i Sct. Jacobi kirke i Varde 1965. Går 1968 i 3. realklasse på Sct. Jacobi skole i Varde.

c) Oluf Willumsgaard Hansen, f. 24.10. 1952 i Sdr. Felding sogn, konfirmeret i Sct. Jacobi kirke i Varde 1967. Går 1968 i 1. realklasse på Sct. Jacobi skole i Varde.

4. Richard Karl Børsting, f. 28.7. 1928 i Stauning østre skole, viet 4.7. 1959 i Fausing kirke til Anna Mette Jensen, f. 27.1. 1933, datter af lærer Chresten Jensen og hustru Ingrid, Fausing skole. Pens. 1960. Karl Børsting tog i 1944 alm. forberedelseseksamen fra Skjern kommuneskole og 1947 studentereksamen fra Vestjysk gymnasium i Tarm. 1949 tog han lærereksamen fra Haderslev seminarium. Kommunelærer i Kolding 1950 - 1960 og siden 1960 lærer i Stepping i Haderslev amt. Hans hustru tog i 1949 realeksamen fra Allingåbro realskole og 1955 lærerindeeksamen fra Silkeborg seminarium. Kommunelærerinde i Kolding 1955 - 1957, i Randers 1957 - 1959, i Kolding 1959 - 1960 og i Stepping 1960 - 1964. Afsked efter ansøgning 1964.

Børn: a) Valdemar Martin Børsting, f. 31.3. 1960 i Kolding.

b) Margrethe Elise Børsting, f. 4.7. 1962 i Stepping.

c) Hakon Børsting, f. 12.9. 1964 i Stepping.

5. Ragnhild Børsting, gift Vestergård, f. 31.3. 1931, døbt 3.5. 1931, konfirmeret 1945 i Stauning kirke, viet 2.3. 1952 til Svend Åge Vestergård, f. 31.1. 1915, døbt 28.2. 1915, slagteriarbejder i Herning efter at Skjern slagteri nedbrændte.

Ragnhild er musiklærerinde i Skjern. Hun har i 2 år taget undervisning på musikkonservatoriet i Esbjerg.

Børn: a) Aksel Vestergård, f. 16.9. 1952, døbt 19.10. 1952.

b) Bent Vestergård, f. 16.9. 1952, døbt 19.10. 1952.

c) Nancy Elisabeth Børsting Vestergård, f. 6.1. 1957, døbt 27.1. 1957.
Børnene fortsætter skolegangen i 8 - 10 klasse.

6. Inger Børsting, gift Brandt, f. 15.8. 1933 i Stauning østre skole, gift den 8.8. 1954 i Stauning kirke med Henning Brandt, f. den 25.6. 1932 i Kvong, Ribe amt, søn af valgmenighedspræst Sven Unmack Brandt og hustru Karen Margrethe, f. Andersen, Balle pr. Bredsten.

Inger Børsting tog realeksamen fra Vestjysk gymnasium i Tarm 1950, småbørnslærerindeeksamen fra Statens Forskoleseminarium 1954, vikar ved Skjern kommuneskole marts - juni 1954, småbørnslærerinde ved Herrup skole, Sevel sogn 1954 - 1956, timelærerinde ved Kerte skole pr. Aarup 1956 - 1959. Siden ansat ved Glud - Skjold kommunes skolevæsen, de første 2 år ved Sønderby forskole.

Hendes mand tog realeksamen fra K. Seligmanns skole, Vejle 1949 og lærer-eksamen fra Jelling Statsseminarium 1954.

Lærer ved Herrup skole 1954 - 1956 ved Kerte skole 1956 - 1959 og ved Glud hoved- og realskole siden 1959.

Børn: a) Lisbeth, f. 22.6. 1958 i Kerte

b) Tove, f. 22.6. 1958 i Kerte

c) Ulla, f. 11.5. 1962 i Sønderby

d) Sven, f. 14.2. 1965 i Glud.

7. Jens Jacob Willumsgaard Børsting, f. 28.3. 1941 i Stauning østre skole, konfirmeret 1955 i Stauning kirke, gift den 16.6. 1962 med Lone, f. Siersbæk, f. 17.9. 1942 datter af pastor Chr. Siersbæk, tidligere Bølling pr. Skjern, nu Bevtøft i Sønderjylland.

Jens Jacob tog realeksamen 1957 og lærereksamen fra Esbjerg seminarium 1963. Først ansat som aspirant ved Sædding skole pr. Esbjerg, derefter kommunelærer ved Ringkøbing skolevæsen. Han underviser især i sang og musik. I dette fag har han i 1967 afsluttet Danmarks lærerhøjskoles provinsårskursus. Endvidere underviser han i regning, matematik og fysik. Hans hustru tog studentereksamen fra Vestjysk gymnasium i Tarm 1961, lærerindeeksamen fra Esbjerg seminarium 1965 og ansat ved Ringkøbing skolevæsen. Underviser i alm. skolefag samt i specialklasser. Hun har årskursus i dette fagområde.

8. Elin Børsting, gift Jespersen, f. 9.3. 1944 i Stauning østre skole, konfirmeret 1957 i Skjern kirke, realeksamen fra Skjern kommune- og realskole 1960. Påbegyndt seminarleuddannelse i Esbjerg 1961 og lærerindeeksamen fra Aarhus Seminarium 1966. Ansat ved Solbjerg kommunale skolevæsen (ved Aarhus) fra 1966.

Gift 19.4. 1965 i Stauning kirke med Hans Jespersen, f. 25.4. 1943 i Videbæk, konfirmeret i Videbæk 1957. Præliminæreksamen 1960 i Skjern, studentereksamen fra Vestjysk gymnasium i Tarm 1963. Påbegyndt lægestudiet ved Aarhus universitet 1963. 1. del af lægevidenskabelig embedseksamen januar 1967.

Børn: a) Lone Jespersen, f. 25.2. 1968 i Solbjerg.

Folmer Willumskov Jacobsen Willumsgaard og hans efterslægt.

F. 26.7. 1907 i Sevel skole, konfirmeret 1921 i Sahl kirke, viet 26.8. 1934 i Sevel kirke til Birthe Johanne Nielsen Tinggaard, f. 26.5. 1910 i Nørstoft i Sevel sogn, datter af gårdejer Niels Nielsen Tinggaard og hustru Anna Kirstine, f. Jensen. Folmer tog præliminæreksamen fra Vinderup realskole 1923 og dimmitteredes fra Ranum seminarium i 1928, kursus i gymnastik på Ollerup gymnastikhøjskole 1930. Vinterlærer i Lyne 3 vintre, første gang i 1928-29. 1931 årsvikar i Sevel skole. Derefter et par korte vikariatler og fra 1. marts 1933 vikar i Vejrum søndre skole. Fra sommeren 1933 blev han vikar under ledighed i Hem skole, og fra 1. maj 1934 blev han ansat som førstelærer i Hem og kirkesanger ved Hem kirke. I 20 år havde han sit virke i den gamle skole, men i 1959 flyttede han til den nye centralskole i Hem og blev skolens leder.

Kort efter, at Folmer var kommet til Hem, sørgede han for oprettelse af et sognebibliotek, og det er senere udvidet i den nye skole. I 2 perioder var han medlem af Hem-Hindborg-Dølby sogneråd, og han sad i menighedsrådet i 15 år. Også på andre områder var der lagt beslag på hans arbejdskraft. For

Sydsallings lærerkreds var han formand i en årrække. Han var med til at oprette borgerforeningen i Hem sogn og var den første formand. Gennem flere år var han formand for Hem brugsforening og medlem af brugsforeningernes arbejdsgiverforening. Han var endvidere kommunal revisor og kasserer for Hem skytteforening. Endelig sad han i bestyrelsen for fortsættelsesygekassen for Viborg amt.

Han holdt aftenskole, og de unge kunne i det hele regne med hans støtte. Han interesserede sig således stærkt for ungdomsforeningen.

Midt i sit travle virke begyndte han i sommeren 1967 at føle sig utilpas, men det var først i foråret 1968, det gik tilbage med helbredet. Det kom som en overraskelse og sorg for hans omgivelser, da det blev klart, at han var uhelbredelig syg. Den 12. juli 1968 døde han, og den 16. juli blev han under overvældende deltagelse begravet på Hem Kirkegård.

Børn: 1) Karen Margrethe Willumsgaard, gift Stevn, f. 27.12. 1935, konfirmeret 16.4. 1950 i Hem kirke, gift 29.7. 1961 i Hem kirke med forretningsfører i møbelforretning Jørgen Stausgaard Stevn, f. 3.2. 1932, søn af tjener Tage Stevn og hustru, f. Stausgaard, Skive. Karen Margrethe er uddannet som fotograf. Efter 4 års læretid og 1 års praksis i Skive var hun portrætfotograf 3 år i Herning og 1 år i Vejle. Fra august 1960 til marts 1964 var hun røntgenfotograf på sygehuset i Herning. Siden 1964 har hun koncentreret sig om at passe sit hjem. Ægteparret har ikke selv børn, men har adopteret en lille dreng, der fik navnet Torben Willumsgaard Stevn. Han er født 17.1. 1967. Familien bor nu i Herning, hvor Jørgen Stevn er forretningsfører.

2) Kirsten Elisabeth Willumsgaard, gift Lidegaard, f. 12.12. 1939, konfirmeret 1954 i Hem kirke. Præliminæreksamen 1957, viet 22.3. 1967 til værkfører Peter Møller Lidegaard, f. 10.1. 1940, søn af fhv. gårdejer Aage Christian Lidegaard og hustru Bodil Kirstine, f. Møller, Bøding i Restrup pr. Skive.

Kirsten er uddannet som laborant, 1 år på sygehuset i Kjellerup og 2 år på sygehuset i Skive. Inden for de 3 år falder skoleophold på teknologisk Institut i Aarhus 2 gange 4 måneder. Fra 1.4. 1967 er hun ansat som laborant på sygehuset i Nyborg.

3) Annie Karin Willumsgaard, f. 9.5. 1950, konfirmeret 5.4. 1964, realeksamen fra Resen kommuneskole 1967. Husholdningsskole i Grindsted 3 måneder, stuepige på Missionshotellet Gl. Skivehus 1/2 år. Annie agter at tage handelsuddannelse og indlede med at tage handelseksamen ved Skive handelsskole.