



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



C. W. O.
Riegels

Slægten
Riegels
gennem tre
Hundrede
Aar

Gave
27/43.

SLÆGTEN RIEGELS

GENNEM

TRE HUNDREDE AAR



UDARBEJDET AF

C. W. O. RIEGELS

Trykt som Manuskript

KØBENHAVN

MCMXXXIII

SLÆGTEN RIEGELS

SLÆGTEN RIEGELS

GENNEM

TRE HUNDREDE AAR

10 GENERATIONER

UDARBEJDET AF

C. W. O. RIEGELS

Trykt som Manuskript

KØBENHAVN

MCMXXXIII

Søger vor Tanke tilbage,
vi møder de henfarne Aar,
de døde, hensmuldrede Dage,
hvis fjerne Ekko os naar.

Og Mindet om fordums Slægter
rykker os tæt imod —
thi aldrig man Arven fornægter.
den lever skjult i vort Blod

Vor Slægt er vor Kilde til Livet!
— — Skal Glemsel vi give som Løn
til dem, som os Præget har givet
i Arven fra Far til Søn —?

Et Minde vi nu vil dem sætte,
som sejled' paa Slægtens Strøm;
lad aldrig Tiden udslette
de Skæbner, som halvt synes Drøm!

Dersom du Lære kan drage
af Slægten, som levede før,
saa stands og gaa langsomt tilbage
mod Fortidens aabnede Dør.

Dog — Navnet er mer end et Minde,
det lever, er andres end dit!
Dets Ære hav altid paa Sinde
og hold det for Vanære frit.

Indholdsfortegnelse

over

Navnene paa de med Slægten Riegels paa forskellig Vis beslægtede.

	Side		Side
Ammundsen	55	Hornemann	31
Andersen	54—62	Højbjerg	25
Bardram	52	Iensdatter	45
Basballe	20	Jensen	28—53—59
Berlin	46	Johansdatter	24
Bernth	44	Jørgensen	50
Betzonich	50	Kayerød	42
Borch	60	Korch	47
Brodersen	37	Krieger	45
Bruun	31—47	Lange	44
v. Bruun	49	Larsen	62
v. Bülow	41	Laursen	59
Bøggild	57	Lind	51
Carstens	26	Linde	52
Christensdatter	21	Lutzen	54
Christensen	45—51—57	Madsdatter	19
Cretchmer	36	Madsen	57
Danielsen	46	Meyer	50
Dinesen	38	Mogensen	25
Drescher	36	Monrad	26
Esbensen	54	Møller	42—43
Fabricsius	60	de Neergaard	46—55
de Falsen	13	Nielsdatter	19
Fiedler	50	Nielsen	62
Finkenhagen	24	Obel	46
Fischer	47	Okholm	63
Flindt	26	Olsen	45
de Flindt	26	Peitersdatter	19
Fonnsbech-Sandberg	49	Petersen	55
Friis	63	Ramus	32
Frost	57	Rasmussen	54
Fønss	40	Rye	57
Gravesen	62	Sauerbronn	43
Green	28	Schmidt	53
Grotrian	42	Schøller	41
Hansdatter	62	Skive	57—62
Hansen	45—54	Smidt	63
Hanson	49	Staal	41
v. Heinen	37	Stenius	49
Hersom	49	Thestrup	26—28
Heldvad	25	Thören	50
Herskind	46	Traustedt	52
Heyman	52	Trygg	48
Hoffmann	42	Wagner	32
Holm	21		

Stamtavle over Slægten Riegels:

I) **Andreas Riegels**

II) 1) *Hans* 2) *Karen* 3) *Niels*

III) 1) *Andreas* 2) *Niels* 3) *Peder* 4) *Margrethe* 5) *Karen*

IV) A) *Marie Cathrine*

IV) 1) *Margrethe* 2) *Peder* 3) *Hans* 4) *Niels* 5) *Peder* 6) *Anne* 7) *Cathrine*

V) 1) *Andreas* 2) *Jacob* 3) *Henrich* 4) *Peder* 5) *Bothilde* 6) *Niels* 7) *Hans* 8) *Frederik*

VI) 1) *Juliane* 2) *Hans Chr.* 3) *Antonette* 4) *Henrich* 5) *J. Fr. Wilh.* 6) *Franz* 7) *Christian*

VII) A) *Frederikke* B) *Alba*

VII) 1) *Emma* 2) *Hans Frederik* 3) *Christian* 4) *Frederik Wilhelm*

Ældste Linie,
se *) (')

Mellemste Linie,
se **) ('')

Yngste Linie,
se ***) ('''')

*) Den ældste Linie, Hans Frederik Riegels [VII] 2)] Efterkommere:

VIII') 1) *Franciska* 2) *J. Frederik Vilhelm* 3) *Marie* 4) *Hans Chr.* 5) *N. D. Vilhelm* 6) *Emma*
(g. *Trygg*) (g. *von Bruun*) (g. *1. G. Lind*)

IX') IX' A) IX' A) *Elna* IX' A) *B)* IX' A) *Elsebeth* IX' A)
(g. *Fonnesbech-Sandberg*) X' a) b) X' a) b) - B) *Grethe* X' a)

X' a)

**) Den mellemste Linie, Christian Riegels [VII] 3)] Efterkommere:

VIII'') 1) *Sophie* 2) *Vilhelmine* 3) *Annette* 4) *Christian* 5) *Fr. Vilh.* 6) *Kirstine* 7) *Emma*
(g. *Traustedt*) (g. *Linde*) (g. *de Peter-Neergaard*) (g. *sen*)

IX'') IX'') A) B) IX'') A) IX'') A) *Anders* IX'') A) *Dagmar* IX'') A) B) IX'') A)
- B) *Frederik* - B) *Karla*
X'' a) b) - B) *Vilhelm* - C) *Edith*
- C) - D) *Frederik Vilhelm*
X'' a) *Axel*

X'' a) b)

- E) F) G) H) I) J) K)

***) Den yngste Linie, Frederik Wilhelm Riegels [VII] 4)] Efterkommere:

VIII''') 1) *Frederik Wilhelm* 2) *Barbara* 3) *Christen* 4) *Valdemar* 5) *Emma* 6) *Wilhelm*
(g. *Andersen*)

IX''') IX' A) *Anna Marie*
(g. *Madsen*)

IX''') A)

X''') a)
- B) *Ida*
- C) *Hans Vilhelm*

X''') a) b) c) d) e)
- B)

X''') a) b) c) d)

X''') X''') a) *Frederik L.*
- D) *Emma* (g. *Børch*)

X''') a) b) c)
- E) *Christen W. O.*

Slægten Riegels i lige Linie gennem 10 Generationer, hvor kun de direkte Aner er medtaget:

- I. Andreas Riegels,
født ca. 1600,
Grundejer
i Nakskov.
-
- II. Hans Riegels, gift med 2. Gang 1665 Margrethe Madsdatter,
født 1638, død 1678 (40 Aar).
født 1645, død 1705 (60 Aar).
Købmand i Nakskov, senere Stege.
-
- III. Andreas Riegels, gift med 1708 Karen Pedersdatter Holm,
1666—1732 (66 Aar).
1690—1760 (70 Aar).
Købmand i Nakskov, Skibsreder og hans Enke senere Godsejer.
-
- IV. Hans Riegels, gift med 1742 Bodil Birgitte Flindt,
1712—1770 (58 Aar).
1725—1767 (42 Aar).
Justitsraad, Landsdommer og Godsejer, Lolland.
-
- V. Hans Riegels, gift med 1788 Henrietta Augusta Drescher,
1757—1828 (71 Aar).
1770—1851 (81 Aar).
Justitsraad, Kaptajn, Husfoged paa Als.
-
- VI. (Jacob) Friderich Wilhelm Riegels, g. m. Maria Francisca Jacobine Hoffmann,
1799—1869 (70 Aar).
1798—1875 (77 Aar).
Justitsraad, Premierløjtnant, Husfoged paa Als.
Havde 3 Sønner, Hans Frederik, Christian og Frederik Wilhelm, men her er
kun medtaget den yngste Linie.
-
- VII. Frederik Wilhelm Riegels, g. m. 1867 Andrea Frederikke Christiane Herskind Obel,
1834—1868 (34 Aar).
1837—1889 (52 Aar).
Planteskoleejer ved Viborg.
-
- VIII. Frederik Wilhelm Riegels, gift med 1889 Johanne Louise Christensen,
1860—1904 (44 Aar).
født 1869.
Proprietær, Ejer af „Charlottenlund“ ved Silkeborg.
-
- IX. Hans Vilhelm Riegels, gift med 1925 Marie Johanne Jensen,
født 1894.
født 1906.
Godsejer, „Broksø“, Sjælland.
-
- X. Frederik Lennart Riegels,
født 1929.



C. W. O. RIEGELS



FORORD.

At dette lille Arbejde om Slægten Riegels fremkommer, skyldes, som saa meget andet her i Livet, en ganske ringe Aarsag. En Dag for nogle Aar siden stødte jeg tilfældigt paa et hengemt, gammelt Litografi af min Oldefader, Tobaksfabrikant C. W. Obel, Aalborg. Det eneste jeg vidste, var, at det forestillede en af mine Slægtninge, og da jeg ved Forespørgsel hos min Moder fik at vide, at det var min Oldefader, slog den Tanke ned i mig, at naar først den ældre Generation af Slægten var uddød, vidste vi yngre saa godt som intet om den tidligere Slægt, og vi vilde ingen have at spørge.

Derfor har jeg samlet en ringe Del af Slægtens Historie i denne lille Bog, mest tørre Fakta og Aarstal, idet jeg har foretrukket sandfærdige Realiteter fremfor romanagtig Udsmykning.

Allerede for omtrent 20 Aar siden har min Grandonkel, Redaktør *H. F. Riegels*, Kbhvn., foretaget et grundlæggende Arbejde med Hensyn til Slamtavlen, og hans efterladte Notater har hans Søn, Redaktør, Forstkandidat *F. V. Riegels*, Indehaveren af »Forst- og Jagthuset«, Gl. Kongevej 123, Kbhvn., velvilligst overladt mig, hvorfor jeg herved benytter Lejligheden til at overbringe ham min Tak. Disse Notater har jeg for en Del benyttet, og jeg vil gerne her fremhæve, hvilket stort og dygtigt Arbejde der i sin Tid er gjort af Redaktør *H. F. Riegels* og dennes Ven *Harald Kier* i Forening særligt med Hensyn til Udskrifter af Kirkebøger, Skifteprotokoller og lign.

Dernæst vil jeg gerne paa Slægtens og egne Vegne her overbringe en særlig Tak til min Farbroder, *fhv. Fabrikejer Chr. Riegels*, Viborg, nu Hellerup, idet han har afholdt Udgifterne ved Udgivelsen af Slægtens Historie, og fordi han vil forære et Eksemplar af Bogen til hvert eneste Medlem af Slægten uden Hensyn til Alder; og ligeledes, saalænge Oplag haves, til den kommende Slægt.



Til Slut vil jeg ogsaa takke alle dem, som saa beredvilligt har stillet Oplysninger til min Disposition, samt Læge H. G. Sørensen, Vejle, der velvilligst har været mig behjælpelig med Gennemsyn af Manuskriptet.

Vejle, Januar, 1933.

C. W. O. Riegels.



Indledning.

Slægten Riegels er en meget gammel dansk Slægt, og ikke, som Navnet lader formode, af tysk eller anden udenlandsk Oprindelse. Hvor gammel Slægten er, vides ikke. Den kan med Sikkerhed kun føres tilbage til Andreas Riegels, født ca. 1600, men er meget ældre, idet den paa det Tidspunkt allerede er temmelig udbredt; men det er ikke muligt at knytte de forskellige Linier sammen saa langt tilbage i Tiden.

Den første Riegels, der omtales, er Væbneren Peder Riegels til »Hvilbjerggaard« i Jylland, han nævnes første Gang i Aaret 1427 og senere i 1435. Han var Adelsmand, og hans adelige Vaaben er afbildet i A. Thisets: »Danske adelige Sigiller« 1905. Der er en ikke ringe Sandsynlighed for, at Slægten nedstammer fra Peder Riegels til Hvilbjerggaard, idet de adelige Godser er gaaet ud af Slægtens Besiddelse, og Slægtens Medlemmer efterhaanden er gaaet over i borgerlige Stillinger, saa de er kommet ind under Begrebet forglemte Adelsslægter.

Dette kan altsaa ikke siges med fuld Vished, Genealogen Hauch-Fausbøll har om Slægtens Oprindelse herfra udtalt til mig, at man skulde udvise Forsigtighed med Hensyn til at sige det bestemt.

Stavemaaden af Slægtsnavnet har i Tidens Løb været meget forskellig. Den nuværende Form har været fulgt af alle, i omtrent de sidste 200 Aar.

Fra Slægtens Stamfader og helt op til omkring Midten af forrige Aarhundrede har der mærkelig nok slet ingen mandlige Sidelinier været. Spindesiden derimod har talrige Efterkommere. Først ved den 7' Generation har Slægten delt sig i 3 sideløbende Linier. Stamfaderens Slægtskabsforhold kendes ikke, men dog har Slægten haft adskillige sideløbende Linier, som altsaa løber sammen før 1600. Her i



Landet er Sidelinierne uddøde. Men i *Norge* findes en ægte Slægt Riegels, der nedstammer fra Raadmand Vincent Riegels i Helsingør, Søn af Købmand Andreas Riegels i Kbhvn. (Han var Halvbroder til Niels Riegels' Hustru, født Kirsten Pedersdatter Riegels, se under III) 2).)

I *Antwerpen* boer eller har boet en ægte Slægt Riegels, og baade fra den norske og den belgiske Linie er der udvandret en Del af Slægten til Amerika. Tilfældigt er jeg kommet i Besiddelse af et Udclip fra et amerikansk illustreret Blad, hvor der er et Billede af en kendt Fodboldspiller i Oakland, Kaptajn Roy Riegels. Udelukket er det ikke, at han nedstammer fra en af de Udvandrede af Sidelinierne!

Her i Landet findes en falsk, eller som det kaldes, *en uægte Slægt Riegels*, der har taget Navnet ved Navneforandring. Disse nedstammer fra en Kaffehandler i Esbjerg, Hans Christian Riegels (Hansen), der døde i 1929. Hans Far havde, saa vidt vides, været Kusk hos Kammerherre Hans Christian Riegels paa Snoghøj, og efter ham er den senere Kaffehandler opkaldt. Til denne skrev jeg og bad om nogle Oplysninger om hans Slægt; men det mærkelige Tilfælde indtraadte, at han døde samme Dag, han modtog mit Brev. Fra en af hans Slægtninge, antagelig hans Søn, modtog jeg følgende Brev, som her er gengivet bogstavret:

»I. Andlejning af Ders ærede Skrivelse angaaend Navnet Riegels skal jeg Oplyse at vi er Døbt Riegels Hansen og først for c 30 Aar sidn har faaet slætte Hansen.

*Med Højagtes
Nicolaj Riegels«.*

Navnet Riegels var allerede den Gang beskyttet, men alligevel gav daværende Justitsminister Alberti dem Tilladelse til at føre Navnet Riegels.

Slægtskabet langt tilbage i Tiden har det, som sagt, ikke været muligt at forbinde fuldstændigt, og her skal i Flæng nævnes en Del Personer af Navnet Riegels, hvis Slægtskab for største Delen ikke kendes helt. Der har i Slægten været mange Officerer, blandt andre Christoffer Riegels, var Kornet i Livgarden til Hest i 1675. Major Hans Jacob Riegels (død 1756), var i engelsk-hollandsk Sold. Jacob Riegels var Løjtnant i Prins Georgs Regiment (1684—89), Adjudant



i samme Regiment (1692—1704). Henrik Riegels var Auditør i fynske nat. Rytterregiment (Afsked 1759), og desuden findes der i Brickas Lexikon en Kontreadmiral, Peter Riegels (f. 1751 død 1817). En Del af den ukendte Slægt var desuden Præster, bl. a. Admiral Riegels Forældre, Andreas Riegels, Sognepræst til Jersi (f. 1689 død 1763) g. m. Magdalene Cathrine de Falsen. Niels Andersen Riegels var Sognepræst i Arninge fra 1613; og Jens Riegels Sognepræst i Reisby. Desuden var der i ca. 1648 en Magister Anders Nielsen Riegels, der vistnok var Rektor i Horsens; og omkring 1700 en Birkefoged i Ballerup, H. J. Riegels. En stor Del af Slægten har været Købmænd i Kbhvn.

Efter denne Omtale af Slægten i al Almindelighed skal i det følgende den egentlige Slægt Riegels omtales nærmere.

Slægtens Stamfader, Andreas Riegels, var Grundejer i Nakskov; om ham vides intet nærmere. Hans ældste Søn, Hans Riegels, Slægtens Stamfader i 2' Led, var først Købmand i Nakskov og flyttede senere til Stege paa Møen, hvor han døde som en velsitueret Mand. Hans Søn, Andreas Riegels, Slægtens Stamfader i 3' Led, bosatte sig igen i Nakskov, og begrundet paa hans Dygtighed og Energi fulgte der en Blomstringstid for Slægten.

Ved Forretninger som Købmand, Kornhandler og Skibsreder tjente han en stor Formue, som han efterhaanden anbragte i Jordegods, Datidens almindeligste Form for Pengeanbringelse. Hans Enke, Karen Holm, der levede 28 Aar efter hans Død, var en ualmindelig dygtig Kvinde, der drev sin Mands Forretninger videre med stort Held, og forøgede Formuen betydeligt, saa hun yderligere kunde købe de to store lollandske Godser »Søllestedgaard« og »Øllingsøgaard«, som hun senere lod overgaa til sin Søn og Svigersøn.

Andreas Riegels og Karen Holm havde kun een Søn, Godsejer, Landsdommer, Justitsraad Hans Riegels, Slægtens Stamfader i 4' Led. Han ejede paa forskellige Tider Godserne »Søllestedgaard«, »Glorup« og »Øllingsøgaard« paa Lolland, hvor han døde som en meget rig Mand. Landsdommeren var en intelligent og i boglig Lærdom stærkt interesseret Mand, og han er den første i Slægten, saa vidt vides, der har Interesse for Havedyrkning, den Interesse, der sammen med Skovdyrkning har præget Slægten helt op til Nutiden. Landsdommerens Sønner gik Officersvejen, undtagen den næst yngste Søn Niels Ditlev Riegels, der havde arvet Faderens litterære Interesse. Han kom til Hoffet som Pagehovmester for Dronning Juliane Maries Pager og blev senere bekendt som Historiker og Litterat.



De to næste Generationer var hovedsagelig Officerer. Slægtens Stamfader i 5' Led, Landsdommerens yngste Søn, Kaptajn, Justitsraad Hans Riegels blev efter et Fald med Hesten overflyttet til Civilstaten som Husfoged paa Als. Her købte han siden Lystgaarden »Fægtenborg«, der gik i Arv til hans Søn, Slægtens Stamfader i 6' Led, der ligeledes var Officer, Husfoged, Justitsraad Frederik Wilhelm Riegels. Den første der bærer det senere saa almindelige Slægtsnavn Frederik Wilhelm. Navnet Frederik stammer fra Landsdommerens Svoger, Borgmester Frederik Green, efter hvem Landsdommerens yngste Søn blev opkaldt, Frederik Ditlev Riegels, der var født paa Glorup, men døde som Barn.

Justitsraad F. W. Riegels var ligesom sin Fader en interesseret Havemand, og hans Broder Kammerherre, Oberst H. C. Riegels til Snoghøj, var den første, der ved sin livlige Agitation rejste Interessen for Beplantningen af de jyske Heder herhjemme, og i hvis Fodspor Dalgas senere førte Sagen videre.

Den 7' Generation flyttede fra Als, hvor to af Slægtens Generationer er født, og gik over til Landbrug og Skovplantning.

Den 8' og 9' Generation, den nulevende Slægt, er spredt over Landet og i forskelligartede Erhverv, men dette giver det egentlige Afsnit af Slægtens Historie Oplysning om.

Naar man ser paa Slægten i dens Helhed, kommer man til det Resultat, at den er en stærkt særpræget Slægt i flere Retninger, i Særdeleshed hvad angaar Lysten til *Skov- og Havedyrkning*. *Denne Interesse er saare almindelig at træffe hos adskillige Medlemmer af Slægten og strækker sig over 5 Generationer helt op til Nutiden i den 9' Generation*, og det maa vel regnes for temmelig ualmindeligt, at den samme Interesse nedarves saa udpræget i en Slægt gennem et Tidsrum af to Hundrede Aar. Dette Slægtspræg støder man som sagt først paa hos Landsdommeren paa Søllestedgaard. Det synes imidlertid, som han ogsaa har præget Slægten i anden Retning, nemlig med Hensyn til sine litterære Interesser, idet der, omend ret spredt, findes flere Litterater og Skribenter i Slægten efter hans Tid og helt op til Nutiden.

Slægten har aldrig taget stærkt Del i det offentlige eller politiske Liv, naar lige undtages Historikeren Niels Ditlev Riegels (1755—1802); men hans Kritik af de sociale og politiske Forhold paa hans



Tid var til Gengæld saa kraftig og overdreven, at den derved tabte en Del af sin Betydning.

Slægtens Vitalitet kan egentlig ikke siges at have været særlig stor. Ingen Medlemmer i Slægten er blevet særlig gamle; og Gang paa Gang har Slægten været lige ved at uddø paa Mandssiden og Navnet derved forsvinde.

Slægten ejer et Familie-Signet, hvorpaa der er indgraveret et Vaaben, forestillende en Blomst og Solen i det øverste Felt og et Træ i det nederste. Hvor gammelt Vaabenet er, og hvor det stammer fra, vides



Slægten Riegels' Vaaben.

ikke, det er imidlertid saa gammelt, at den Slægt, der levede for over Hundrede Aar siden, heller ikke vidste noget om det. Sandsynligheden taler for, at det stammer fra Landsdommeren, og at han har antaget det som »Patricier«-Vaaben, men paa den anden Side synes det, som han har været en jævn og bramfri Mand uden særlig »honnet Ambition«, for som den store Godsejer, han var, kunde han vel paa den Tid have stiftet et Stamhus og være blevet optaget i Adelstanden, ligesom sin Svoger Landsdommer Henrik de Flindt til Nielstrup, til hvem han havde faaet Tilladelse til at overlade sit Embede som Landsdommer, og disse to Mænd maa dog siges at have været ligestillede saavel i økonomisk som i social Henseende.



En anden Mulighed er, at der igennem Tiderne er foregaaet en Forvanskning eller forkert Rekonstruktion af Adelsmanden Peder Riegels Vaaben.

Naar det fortælles, at Slægten før i Tiden har kaldt sig von Riegels, stammer det fra, at de Medlemmer af Slægten, der har været Officerer, ifølge Datidens Bestemmelser har haft Ret til at benytte et »von« foran deres Navn. Men forøvrigt har vist kun faa kaldt sig det. Under Fortalen i et lille Skrift fra 1829, har Kmh. Riegels undertegnet sig H. C. v. Riegels. Desuden den, som man vist maa betegne hende, noget excentriske og extravagante Fru Bolette Hornemann f. Riegels (1752—1792), og hun har temmelig sikkert ingen Ret haft til det, men hun gør ogsaa Indtryk af at have været en Dame, der har set stort paa Tilværelsen.

Alt i alt kan det vist siges om Slægten, at dens Medlemmer har været arbejdsomme Mennesker, der har ønsket at passe deres Gerning uden at paakalde Offentlighedens Interesse, og den jævnt gode økonomiske Standard Slægten har holdt igennem Aarhundrederne turde være et Vidnesbyrd herom. Men alligevel har der nok været noget rodløst over den, Slægten er ikke særlig stedfæstet noget Steds og har ofte søgt bort fra den afstukne Bane for at forsøge nye Veje.

I det følgende vil findes en Omtale af hvert enkelt Medlem af Slægten, saa udtømmende som det er muligt af Hensyn til Pladsen og Materialets Beskaffenhed.

Nøjagtigheden af de forskellige Data er der lagt stor Vægt paa, men det er *umuligt* andet, end at Fejl altid vil indløbe ved den Slags Arbejder, dels ved Kildernes Unøjagtighed og dels ved urigtige Op-givelser. I anden Litteratur om Slægten findes hist og her Data, der ikke stemmer med mine, her mener jeg da at have anvendt en mere nøjagtig Kilde.

For dem, der eventuelt kunde ønske at læse selve Kildeskrifterne, findes der under den enkeltes Biografi Henvisninger til den benyttede Litteratur, som er ret omfattende, og som yderligere her skal kompletteres med følgende *Litteratur om Slægten*:

J. J. F. Friis: »Mindeblade om Nakskovs Fortid med en Del Forandringer, Tillæg og Rettelser, paany udgivne af Alfr. Hansen« 1886.

Der henvises til »*Friis*« i det følgende.

P. Rhode: »Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Hi-



- storie« 1859 (med en Del Forandringer paa ny udgivne af I. I. F. Friis). Der henvises til »*Rhode*«.
- Vejle Amts Aarbøger, 2' Halvbind 1912, H. F. Riegels: »Minder fra Snoghøj«.
- I. C. L. Lengnick: »Genealogier over adelige og borgerlige Familier«, 1' og 2' Samling. Henvises til »*Lengnick*«.
- Hans Andreas Møller: »Stamtavle over Slægterne Stampe og Thestrup« 1910. Henvises til »*H. A. Møller*«.
- V. A. Secher: »Den Grotumske Legatstamtavle« 1875. Personalhistorisk Tidsskrift. Henvises til »*Persh. Tidsskr.*«.
- C. F. Bricka: »Dansk biografisk Lexikon« 1887.
- Dahl & Engelstoft: »Dansk biografisk Haandleksikon« 1920—26.
- I. C. W. Hirsch og Kay Hirsch: »Personalhistoriske Oplysninger om danske og norske Officerer 1648—1814, efter utrykte Kilder«.

Foruden fra Kirkebøger og Skifteprotokoller er en Del Data taget fra V. Richter: »100 Aars Dødsfald«, 1901 og 1905, fra den omtalte Litteratur, Gravstene og personlige Opgivelser.

En *Forklaring af Systemet*, hvorefter Slægtshistorien er ordnet, vil være nødvendig, forat Læseren kan faa den rette Forstaaelse af Slægtskabsforholdet.

For under Læsningen at kunne være klar over, hvor de forskellige Medlemmer hører hen, og hvorledes de er beslægtede, maa man samtidig følge med paa de to Stamtavler foran i Skriftet; gør man ikke det, vil det være vanskeligt at faa det rette Overblik og fulde Udbytte.

I Slægtshistorien om den ældre Slægt er kun medtaget de Medlemmer, der er født Riegels. For den nulevende Slægts Vedkommende er derimod alle medtaget, altsaa alle de Mennesker, der nedstammer fra Justitsraad Fr. Wilh. Riegels paa Als, den 10' og yngste Generations Tipoldefader.

Slægtshistorien er bygget op over et bestemt System, i Følge hvilket hvert enkelt Medlem har sit bestemte Mærke, som man saa kan finde paa Stamtavlen og herigennem se Slægtskabet. Hver enkelt Generation er mærket med et Romertal I) II) III) IV) — indtil X, den sidste Generation.

Inden for den samme Generation er de forskellige Søskende ordnet kronologisk, og yderligere mærket med et almindeligt Tal 1), 2), 3) o. s. v. Dette gælder paa enkelte Undtagelser nær for hele den ældre



Slægt, der saaledes paa det nærmeste er ordnet i Rækkefølge efter Alder. For den nulevende Slægts Vedkommende, hvor der er tre Linier, er den kronologiske Orden ikke længere fulgt, idet hvert enkelt Medlem af VIII' Generations samtlige Efterkommere omhandles under et Afsnit og er mærket, først med Generationens Nø. (med Romertal), og derpaa, enten med et almindeligt Tal, et stort Bogstav, eller et lille Bovstav, alt eftersom det er Fader (Moder), Barn eller Barnebarn.

For at skelne mellem de tre Linier er der ved Romertallet anbragt henholdsvis 1, 2 og 3 Apostroffer.

Paa »Stamtavlen over Slægten Riegels« Side 6 er kun medtaget selve Navnet paa dem, der er født Riegels. De, der har et andet Efternavn, er af Hensyn til Pladsen kun anført ved det Mærke, der betegner, hvor de hører hen.

Der findes kun faa Forkortelser, og disse er ligetil, saasom født er forkortet til «f.», og gift med til »g. m.« og lign.

Enkelte Steder er Datoen for Daaben angivet i Stedet for Fødselsdatoen, men disse to Data differerer ikke meget, da Børnene i ældre Tider blev døbt kort efter Fødslen for ikke at komme i Konflikt med Christian den Femtes danske Lov, hvori det hedder: »Hvo som lader sine Børn ligge udøbte uden Kirken over 8 Dage, efter at de er fødte, skal have forbrudt 20 Lod Sølv til næste Hospital, som af Kongens Befalingsmand eller Stedets Øvrighed indkræves.«

Hermed slutter Indledningen, som er udarbejdet temmelig udførligt i den Hensigt at give bedre Overblik over den detaillerede Beskrivelse af Slægten i det følgende.



Slægtens Stamfader i lige Linie er:

1) Andreas Riegels,

f. omkring Aar 1600. Den ældste Mand, som kendes af Slægten i lige Linie. Grundejer i Nakskov, hvor han nævnes i Kirkebogen 1640.

Han havde 3 Børn, 1) Hans, 2) Karen, 3) Niels. Se under II.

Andreas Riegels' Børn, under Mærket II.

II) 1) Hans Riegels, Stamfader til III Generation,

f. 1638, begravet 22. Febr. 1678, Købmand i Nakskov senere i Stege, drev desuden et stort Jordbrug, g. m. 1' G. 8' Juli 1660 *Karen Nielsdatter* (Barnløs), g. m. 2' G. 5' Nov. 1665 *Margrethe Madsdatter* f. ca. 1645, begravet 26' Juni 1705. Hun blev senere gift 2' G. med Raadmand Peiter Jensen, og i dette Ægteskab havde hun en Datter *Karen Riegels Peitersdatter*.

— Hans Riegels var en velhavende Mand, der foruden sin Købmandsforretning ejede en Del By- og Markjorde. Han havde 8 Heste, 17 Køer, 9 Ungkvæg, 12 Svin og 15 Bistader.

Ved hans Enkes Død nævnes et nydeligt Indbo, og da dette giver et Billede af Slægtens Forhold paa den Tid, følger her en kortfattet Fortegnelse af Boet efter Registreringen:

25 Sølvspiseskeer, 2 smaa Sølvbægere, 1 Krus med Sølvlaag med Mariæ Billede, 1 do. med Sølvlaag, desuden en Mængde Kobber-, Messing- og Tinsager, en stor Del Senge med Billedsnitterværk og Sengeklæder, Linned, Gardiner, Spejle, Plydses Bænke og en stor Del Egetræsmøbler m. m. Skilderier, der forestillede: »Skattens Mynt«, »Loth og Abraham«, »Den samaritanske Kvinde«, »En Strid mellem Menne-



sker og Løver«, »Et Vagthold«. Desuden en Del Billeder af: »Fiske, Fugle, Hummer og Harer«. Bøger: »En Hus og Rejse-Bibel«, »Poul Melbyes Huspostille«, en »Psalmebog indbunden i fiolenbrunt Fløjl og Sølvbeslag«, »Den ny Psalmebog«, »De Helliges Suk«, »Taareper- sen«, »Et godt Giftermaal«, »Christelig Skibsfart« m. m.

Den salig Kones Gangklæder:

1 linsebrun, blommet Tobins Kjole med graa Rask under	28 Rd.
1 mørkebrun do. - - Cartun -	24 -
1 lysegraa do. - - do. -	9 -
1 sort Tobins Kjortel	24 -
1 Graaværks Underfoer	15 -
1 sort Tessenettes Skjørt	5 -
1 gammelt fiolenbrunt Skjørt	
1 Fløjels Halsklæde underforet med Graaværk og bræmmet med Hermelin	3 -
1 blaa Gyldenstykkets Hue	3 -
1 sort Ilders Muffe	1 -
1 Par Randers Handsker	
1 gammel baldyret Silkenattrøje	
Kniplings Overtræk og Strimler	
6 fine Hørlærreds Forklæder	4 - 1
8 - - Særke	10 -
6 Lærreds Tørklæder	2 - 1
2 Netteldugs do.	
2 lange hvide Klosterlærreds Forklæder	2 - 2

Desuden nævnes en Mængde Smaating, der viser, at dette Hjem har været velsitueret. 2 Børn døde som smaa, desuden havde de 5 Børn, 1) Andreas, 2) Niels, 3) Peder, 4) Margrethe, 5) Karen. *Se under III.*

II) 2) Karen Riegels,

død 1712, g. m. *Peder Basballe*, K ø b m a n d i Aarhus; han tilhørte den navnkundige Borgmesterslægt, der senere blev adlet.

II) 3) Niels Riegels,

død 1711, G r u n d e j e r paa Christianshavn. Barnløs.



Hans Riegels (II) og Margrethe Madsdatters Børn, under Mærket III.

III) 1) Andreas Riegels, Stamfader til IV Generation,
f. ca. 1666, begravet 7' Aug. 1732. — Købmand, Kornhandler, Skibsreder og Kirkeværge i Nakskov, og hans Enke blev senere Godsejer, g. m. 21' Juni 1708 *Karen Pedersdatter Holm*, f. 28' Dec. 1690, død 27' Aug. 1760, Datter af Købmand og Kirkeværge i Nakskov *Peder Hansen Holm* (f. 4' Nov. 1663, død 13' Maj 1707) (hans Fader igen, *Hans Rasmussen Holm*, var ligeledes Købmand og Kirkeværge i Nakskov) og Hustru *Anne Christensdatter*, død 27' Jan. 1713 (hun var Enke efter Købmand *Hans Diderichsen*).

Andreas Riegels fik sin Handelsuddannelse i København, antagelig hos den rige islandske Købmand, *Peder Riegels*, der var hans Slægtning, og fik senere Ansættelse i sin Fødeby Nakskov hos den velhavende Købmand og Kirkeværge, *Peder Hansen Holm*, hvis Datter han senere ægtede.

Andreas Riegels ejede en stor toetages Gaard paa Gaasetorvet i Nakskov. Denne har senere tilhørt Justitsraad *Fasting*. Her drev han en stor Kornforretning, desuden havde en Del Skibe i Søen, ydermere drev han et stort Avlsbrug, og efterhaanden blev han en meget velstaaende Mand. Desuden arvede han flere Gange ret betydelige Summer, saaledes først efter sine Forældre, sine to Brødre, og efter 17 Aars Virksomhed sammen med Svigerfaderen overtog han dennes Købmandsforretning. Sin Formue anbragte han efterhaanden i Jordegods, da Adelen og Kongen paa den Tid var stærkt forgældede, og de kongelige Godser solgtes ved Auktion eller under Haanden. Han ejede en stor Del af Byens Jorder og Omegnens Bøndergaarde og købte af Kong *Frederik den IV* 67 Tønder Hartkorn Bøndergods og desuden *Tillitze Sogns* Kongetiende og vandt i et af samme Konge oprettet Lotteri 3 store Bøndergaarde paa 21 Tønder Hartkorn ialt; Numrene paa Lotterisedlerne var 6685, 6683 og 6899.

I »Mindeblade om Nakskovs Fortid« skriver *Friis*: »1740 drev Nakskov Borgere endnu Handel med flere end 50 Skibe, hvoriblandt var nogle anseelige Fartøjer, der kunde udføre Landets Varer og fra første Haand hjembringe det, de med Fordel kunde afsætte til Landmanden. Men denne Herlighed varede kun kort. Nogle Huse havde dog erhvervet sig anseelige Rigdomme«, og her nævner han nu kun



tre, nemlig: Andreas Riegels, dennes Svigersøn Rasmus Jensen og Svoger Henrich Diderichsen. »De havde Lyst og Styrke nok til at fortsætte deres Handel med Eftertryk; men efter deres Død kom Handel og Skibsfart i Nakskov i Forfald og tildels i fremmede Hænder«.

Som Tegn paa Andreas Riegels Velstand kan nævnes, at han i 1717 i Krigsskat svarede 220 Rd. og den næsthøjstbeskattede kun 45 Rd. Han døde i Nakskov og blev begravet i den aabne murede Begravelse, som Slægten havde tilbygget Nakskov Kirke, hvor han blev nedsat den 7' Aug. 1732 med: »Nye Sørgelys, alle Klokker og det store Ligklæde«.

Andreas Riegels' Enke var en meget dygtig Kvinde, der med stort Udbytte fortsatte sin Mands Forretninger. Rhode kalder hende en »højtagtet Dannekvinde« og omtaler hende som »den rige«, og der overgik hende den meget sjældne Æresbevisning, at hun som Kvinde blev udnævnt til Kirkeværge.

Karen Riegels byggede et meget smukt kobbertækket Gravkapel til Slægten paa den nordlige Side af Kirketaarnet; men Kapellet er blevet nedrevet i Begyndelsen af forrige Aarhundrede. Hun var meget gavmild, og oprettede flere Legater. Herom staar blandt andet i »Hoffmanns Foundationer VI 1760«: »Udi den Hellig Tre-eenigheds Navn! Og eftersom min i Live Elskelige Mand, nu hos Gud Salige Andreas Riegels, forhen Kiøb- og Handels-Mand her i Staden, før sin dødelige Afgang har givet tilkiende, at han til et Taknemligheds Tegn imod Gud for den Velsignelse han os begge har forleenet og givet, ville vi (her følger de nærmere Bestemmelser om Legaterne)« dateret Nakskov d. 29' Nov. 1734.

Hun oprettede *Karen Riegels' Stiftelse*, med Huset Matr. 159 i Tolderens Stræde til Fribolig for 4 Enker efter Nakskov Borgere og desuden et Legat, hvis Renter tilfalder Beboerne af Stiftelsen; til dette Legat har ogsaa hendes Datter Anne Thestrup ydet en Pengesum, yderligere fik de 550 Pund Brænde hver. Legatet bestaar den Dag i Dag, men nu faar de leveret Koks i Stedet. Karen Riegels' Efterkommere i lige Linie har efter Fundatsen Bestemmelsesret over Stiftelsen og Legaterne, men senere kom Bestyrelsen til at bestaa af Sognepræsten som Formand og to af Byraadets Fattigudvalg valgte Medlemmer.

Da Bestyrelsen for Stiftelsen mente, at Bygningen ikke længere var tidssvarende, og da det samme galdt flere andre gamle Stiftelser



i Nakskov, blev der i 1924 indledet Forhandlinger med Byraadet om at opføre en Fællestiftelse i Byen paa et godt beliggende Sted og afhænde de gamle Stiftelser, og efter at Forslaget var tiltraadt og approberet af Ministeriet, byggedes paa en Plads ved den gamle Kirkegaard i Nakskov en to-Etages Bygning for 16 Kvinder, dog saaledes at hver Stiftelse fik sin særlige Fløj, og de respektive Navne paa Stiftelserne bevarede, saa at disse Navne staar over Indgangsdørene til Fløjene.

Oktober Flyttedag 1925 flyttede Stiftelsens Beboere ind i den sollyse og bekvemme Bolig til stor Glæde for de gamle Kvinder. Da Bygningen i Tolderens Stræde paa det Tidspunkt ikke kunde afhændes uden Tab, overtog Byraadet Bygningen for Vurderingssummen. »Karen Riegels' Stiftelse« har altsaa nu bestaaet i 200 Aar.

I Aaret 1735 købte Karen Riegels af Eleonora Margretha née de Knuthen, Herresædet *Søllestedgaard* Hovedgaard med tilhørende Gods (Købesum 19,655 Rd.), som hun 1741 overlod sin Søn, Landsdommer, Hans Riegels, og i 1740 købte hun af Kommandørkaptajn D. Mülenphort det dejlige Gods *Øllingsøgaard* (Købesum 30,500 Rd.) til sin Datter Margrethe Riegels, der var gift med Kammerraad Frantz Thestrup.

Da Arvingerne ved Karen Riegels' Død var myndige, findes der ingen virkelig Opgørelse af Boet, som blev overdraget til fri Disposition. I Skifteprotokollen findes følgende Opgørelse af Sølvtoj i Sølvskabet:

- 1 Sølvmaskine med Hanker,
- 1 Sølv Kaffekande med Fad,
- 1 do. do. med Sølv Tallerken,
- 2 Sølv Mælkepotter,
- 3 Sølv Thepotter med Fade,
- 2 Spølkommer,
- 3 Thedaaser,
- 2 Sukkerfade,
- 1 dobbelt Sølvdaase,
- 14 Theskeer,
- 15 Vinskeer,
- 2 Sukkertænger,
- 2 Potageskeer,
- 4 Saltkar,



12 Stager med 2 Lysesakse,
10 Par Sølvknive og Gafler,
6 Par do. med Sølvskafter,
1 Par Forskærerknive,
44 Sølvskeer,
1 stor dobbelt Sølvskaal,
1 stor Sølvskaal uden Laag,
1 Sukkerbøsse med en liden Ske.

Dette var dog ikke alt Sølvstøjet, der nævnes desuden, at det øvrige Sølv blev indlagt i det store Klædeskab og forseglet.

Udskrift af Nakskov Kirkebog: »1760, 4' Sept., blev Karen Riegels, der døde 27' August, nedsat i sin aabne, murede Begravelse, der var tilbygget Nakskov Kirke, og der blev givet tvende hvide Vokslys og Sørgeflor til Alteret«. Andreas Riegels og Karen Holm havde 8 Børn, hvoraf 4 Sønner døde som Børn, deraf den ene udøbt. Børnene var: 1) Margrethe, 2) Peder Holm, 3) Hans, 4) Niels, 5) Peder Holm, 6) Anne, 7) Cathrine. *Se under IV.*

Her fortsættes med Hans Riegels (II) og Margrethe Madsdatters Børn, Andreas Riegels (III) Søskende:

III) 2) Niels Riegels,

f. ca. 1668, begravet 8' Maj 1709. Fik Borgerskab i København 26' April 1706 som *I s l a n d s k K ø b m a n d*, g. m. 21' Maj 1708 *Kirsten Pedersdatter Riegels*, D. af hans Slægtning, den rige islandske Købmand, Peder Riegels og H. Cathrine Johansdatter. Ægteskabet varede kun et Aar, og en Datter blev født efter Faderens tidlige Død. Niels Riegels har antagelig handlet i Kompagni med Svigerfaderen, for de boede begge i samme Gaard i Badstuestræde i København. I det kgl. Bibliotek findes hans Bryllupsdigte og Mindevers fra hans Jordefærd:

Niels Riegels eneste Datter:

IV) A) Marie Cathrine Riegels,

(IV Generation), døbt 16. Okt. 1709, død 1780, g. m. 2' Juni 1727 *Johan Finkenhagen*, døbt 30' Nov. 1694, død 4' April 1778. — Han var først *L a n d s d o m m e r* paa Sjælland, blev Forstander, og senere 8' Maj 1762 fik han kgl. Udnævnelse som *D i r e k t ø r* for Vajsenhuset, »og



med en sjælden Nidkjarhed varetog han dettes Interesser«. Han blev først Kancelliraad, senere Justitsraad og tilsidst Etatsraad. Hans Hustru og to Døtre fik Pension af Stiftelsen. Se Chr. Ottesen: »Det kgl. Vajsenhus gennem To Hundrede Aar« 1927.

III) 3) Peder Riegels,

f. ca. 1670, død 19' Nov. 1696 ugift.

III) 4) Margrethe Riegels,

f. 1673, død 20' Jan. 1728 (efter »Lengnick«) eller 1736 (Gravsten), g. m. 14' Maj 1697 *Lars Pedersen Heldvad*, f. 1666, død 27' Maj 1736. Han var Kancelliraad, Amtsforsvalter over Lundenæs og Bøvling Amter og desuden Godsejer, købte 1716 »Vennersgaard« ved Ringkøbing (63 Tønder Hartkorn), se »Samlinger til Jydsk Historie og Topografi 3' Række II' Bind«. --- Genealogen Hauch-Fausbøll omtaler dem som en gennem flere Generationer anset gammel Slægt. I Ægteskabet var 8 Børn.

III) 5) Karen Riegels,

døbt 6' Juni 1677, g. m. 21' Juni 1700 *Peder Høibjerg*, død 1702. Sognepræst til Mehrn. - Stege Kirkebog omtaler hendes Bryllup saaledes: »Anno 1700, Mandagen den 21' Juni blev efter Kongelig Majestæts allernaadigste Benaadning og Tilladelse, uden foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædikestolen, at maatte sammenvies i Huset, den ærværdige og vellærde, hæderlige Mand Hr. Peder Høibjerg, Sognepræst til Mehrn Menighed i Sjælland, og den gudfrygtige, dydædle og gudelskiende Mø Karen Hansdatter Riegels af Stege, viet sammen udi hendes elskelige Forældres Hus ibid. og det i Provs lens Absens ved Hr. Jacob i Hjertebjerg«. Hendes Stiffader Peiter Jensen skriver i sine Regnskaber: »Anno 1700 blev Karen Riegels gift med Hr. Peder Høibjerg udi Mehrn, og var her Indbudte af Hr. Peders Venner i Sjælland over 60 Mennesker, fik og frit Bryllup, som kostede over 200 Rd., og jeg købte Boskab til hende for 200 Rd.«.

Peder Høibjerg døde 2 Aar efter Brylluppet, og Karen Riegels ægtede dernæst *Christoffer Mogensen*, f. ca. 1671, død 1709. Han var



R a a d m a n d i Kalundborg. Karen Riegels havde ingen Børn, men efter Moderens Død opdrog hun sin Halvsøster.

Andreas Riegels og Karen Holms (III) Børn, under Mærket IV.

IV) 1) Margrethe Riegels,

døbt 2' Juni 1709, død 1763, g. m. 20' Sept. 1728 *Frantz Thestrup*, f. 1694, død 1766, Søn af Provst Matthias Thestrup og H. Barbara Jørgensdatter Carstens, Dalby. Han var K a m m e r r a a d og G o d s e j e r, ejede *Øllingsøgaard* 1740—1766, som han fik i Medgift. »Rhode« omtaler ham: »Kammerraad Frantz Thestrup til Øllingsøgaard var en stor og flittig Landmand, som fik store Fordele ved Øllingsøgaards Drift og indhøstede aarlig over 1000 Tønder Korn. Han holdt Gaard og Gods i god Stand og glemte ikke de Fattige. Han var gift med Margrethe Riegels, Datter af Købmand, Andreas Riegels, i Nakskov og Hustru, Karen Holm. Han lagde Tillitze Kongetiende, som han arvede efter Svigerforældrene, til Øllingsøgaard og døde som en meget formuende Mand. Ved Auktions Skøde 20. Okt. 1766 efter hans Død gik Øllingsøgaard over til Justitsraad, Hans Riegels, Broder til Fru Margrethe Thestrup, for 53,060 Rd.«.

Frantz Thestrup efterlod sig omtrent 70,000 Rd., angaaende hans Slægt se H. A. Møller: »Stamtavle over Slægterne Stampe og Thestrup« 1910. I Ægteskabet fødtes 13 Børn, hvoraf 4 døde som smaa.

IV) 2) Peder Holm Riegels,

døbt 20' Nov. 1710, død som Barn.

IV) 3) Hans Riegels, Stamfader til V Generation,

døbt 15' Juli 1712, død 9' Jan. 1770. Han var L a n d s d o m m e r, Godsejer og Justitsraad, g. m. 25' April 1742 *Bodil Birgitte Flindt*, f. 25' April 1725, død 4' Febr. 1767. Datter af Godsejer, Commerceraad Jacob Flindt til »Nielstrup« og H. Bodil Birgitte Monrad (se »Lengnick« og »Rhode«). Hun var Søster til Henrik de Flindt til Nielstrup, der blev adlet (se Adelsaarbogen); hendes Farfader var Købmand og Raadmand i Nykøbing p. F., Henrik Flindt.

Hans Riegels ejede først Godset *Søllestedgaard* paa Lolland (1741



--1757), Købesum 20,000 Rd., derefter Herresædet *Glorup* paa Fyen (1757—1762), Købesum 90,000 Rd., med den der ind under hørende Gaard *Anhof*, og endelig til sin Død Godset *Øllingsøgaard* paa Lolland (1766—1770), Købesum 53,060. Se »Danske Gaarde« og »Trap«. »Rhode« skriver: »Han søgte stedse Tid og Lejlighed til at læse og blev for sin Erfarenheds Skyld brugt i Lovgivningskommissionen«. Hans Søn, den senere bekendte Historieskriver, Niels Ditlev Riegels, har ogsaa berettet, »at han blev undervist af sin egen Fader saaledes, at han i sit 15' Aar blev henført til Københavns Universitet og blev Student«.

At Landsdommeren flyttede saa mange Gange og efterhaanden var Ejer af 3 forskellige Godser, skyldes hans Hustru, herom skriver »Rhode«: »Da hans Frue blev ked af denne Egn (*Søllestedgaard*, Lolland), fik hun sin Mand til at købe *Glorup* i Fyen; men tilsidst blev hun ogsaa ked af *Glorup*, og saa købte de *Øllingsøgaard* 1766«.

Hans Riegels var først Kancelliraad og blev senere Justitsraad, han var Landsdommer fra 2' Marts 1742, fik 15' April 1746 Tilladelse til at afstaa Embedet til sin Svoger Henrik de Flindt til Nielstrup. Hans Forvalter, Byssing, omtaler blandt andet hans Interesse for Havedyrkning i Haandskriftsamlingen om Lollands Historie, der findes i det kgl. Bibliotek, og omtaler desuden de store Afgrøder af Hvede, Ærter og Byg, og Arbejdet med Afvanding af de lavtliggende Jorder.

I Fynbo Landstings Skøde og Panteprotokol No. 18 Side 388 findes Købekontrakten angaaende »*Glorup*«:

»Jeg Friedrich Christian Otto von Wedel, Greve af Jarlsberg, hans Kgl. Maj. Kammerherre, Generalmajor og Oberst over det 2' Smaalandske National Infanteri Regiment, sælger fra mig og mine Arvinger til Velædle og Velbyrdige Hr. Cancelliraad Hans Riegels og hans Arvinger, den mig tilhørende Hovedgaard *Glorup* med underliggende *Anhof* i Svindinge Sogn, Gudme Herre, Nyborg Amt«, her følger saa de nærmere Bestemmelser. Købesummen var 90,000 Rd. og en Dusør til hendes Naade, Fru Grevinden af 400 Specie-Ducater. (Han udbetalte 30,000 Rd. og Dusøren til 11' Juni 1757, og 11' Dec. s. Aar de resterende 60,000 Rd., heraf 18,000 kontant og for de 42,000 udstedte han Obligationer.) Kontrakten slutter: Til Bekræftelse har vi underskrevet og hostrykt Zigneter.



Glorup den 10' Marts 1757.

F. Ch. von Wedel Jarlsberg.

H. Riegels.

Til Vitterlighed: J. Wederkinch,

P. Kierulf,

Generalauditør.

Sognepræst.

Hans Riegels havde Uheld paa Glorup ved den forfærdelige Kvægsyge, der dengang herskede. Han solgte Glorup til Grev Adam Gottlob Moltke til Bregentved for 79,000 Rd. Skiftet efter Landsdommer, Hans Riegels, viser, at han efterlod sig 61,228 Rd., hvilket paa den Tid var en meget stor Sum. Han havde 8 Børn: 1) Andreas, 2) Jacob, 3) Henrich, 4) Peder, 5) Bodil Birgitte, 6) Niels Ditlev, 7) Hans, 8) Frederik. *Se under V.*

Her fortsættes med Andreas Riegels (III) og Karen Holms Børn:

IV) 4) Niels Riegels,

døbt 13' Maj 1714, død som Barn.

IV) 5) Peder Holm Riegels,

døbt 15' Sept. 1715, død som Barn.

IV) 6) Anne Riegels,

døbt 14' Okt. 1717, død 1786, g. m. 1' Gang 7' Okt. 1737 *Rasmus Jensen*, Købmand i Nakskov, »Friis« omtaler ham som en af Byens største og dygtigste Købmænd, men han døde efter et Par Aars Ægteskab. Anne Riegels giftede sig da 2' Gang 9' Marts 1740 med *Poul Moth Thestrup*, f. 11' Nov. 1696, død 1774. — Han var Consistorialraad og Provst til Østtofte, han var sin Kones Svoger, Broder til Kammerraad Frantz Thestrup til Øllingsøgaard. Hans Hustru var meget gavmild, men de var ogsaa særdeles velhavende, og stiftede som Enke flere Legater (se »Rhode« og »H. A. Møller«). I Ægteskabet var der ingen Børn.

IV) 7) Cathrine Riegels,

f. ca. 1719, g. m. 20' Febr. 1743 *Frederik Green*, Justitsraad, Landsdommer, Borgmester i Nykøbing Falster (se »Rhode« Pag. 65). Fra Borgmester Frederik Green stammer det senere Slægtsnavn Frederik.



Landsdommer Hans Riegels (IV) og Bodil Birgitte Flindts Børn, under Mærket V.

(Altsaa 5' Generation regnet fra Slægtens Stamfader Andreas Riegels).

V) 1) *Andreas Riegels,*

f. 1743, død 23' Sept. 1787. — Kaptajn i Hæren, Godsejer. — 1770 købte han i Forening med sin Broder Jacob Flindt Riegels *Øllingsøgaard* af Forældrenes Dødsbo for 55,720 Rd.; men kort efter købte han sin Broder ud og blev Eneejer af Godset, som han solgte 19' Juni 1775 for 53,750 Rd. Foruden han var Officer, havde han Examen som dansk Jurist, og blev senere By- og Herredsskriver (Herredsskriver var det samme som Herredsfoged, idet Embedet var saa stort, at det var delt i et Herredsskriver- og Herredsfoged Embede, men rangerede lige) i Vejle, hvor han levede til sin Død; han var ugift. Se »Rhode« Pag. 308.

V) 2) *Jacob Flindt Riegels,*

døbt 16' Dec. 1746, død 21' Aug. 1792, var Stabskaptajn i »det danske Livregiment til Fods«, han tog desuden Landmaalerexamen 1776 og var en kortere Tid sammen med sin Broder Medejer af *Øllingsøgaard* (se »Rhode«).

Adresse-Avisen 1792 No. 180 skrev ved hans Død: »Han fulgte hurtigt sin Søster, Fru Hornemann, i Døden og tænkte ej saa snart at se sit Tab igen; medens de nu hisset himmelske Glæder aander, bliver Dyd, gode og ædle Handlinger her deres Æresminde«. Han døde ugift i København.

V) 3) *Henrich Erich Riegels,*

døbt 6' Maj 1749, død 28' Juni 1810, var først Toldkontrollør i Maribo, blev senere Fodpostbestyrer i København, g. m. *Anne Margrethe* — — — —, f. ca. 1768, død 26' Okt. 1841.

Indtil 1' Marts 1806 besørgede Postvæsenet slet ikke Lokalbreve, hverken i Provinsen eller i København.

Inden den Tid kunde man sende et Brev med Posten f. Eks. til Roskilde eller Aalborg, men man kunde ikke sende et Brev fra Østergade til Nørregade. Ideen til Oprettelsen af et Lokalpostvæsen skyldes H. E. Riegels.

I »Det kongelige danske Postvæsen gennem 300 Aar 1624—1924«, udgivet af Generaldirektoratet for Postvæsenet, Pag. 315, omtales følgende.



Det var ikke Postbestyrelsen, der havde taget Initiativet til Fodpostens Oprettelse, men en pensioneret Toldembedsmand, H. E. Riegels, der i 1805 havde indgivet Ansøgning om Privilegium paa Oprettelse af et Brevbefordringskontor i København for at lade Breve bringe mellem Byens Indvaanere, ligesom han ogsaa vilde bringe Pakker. Postvæsenet ønskede selv at beholde Bidden, og der blev oprettet et Kontor paa Postgaarden, dog med Riegels som Bestyrer.

Der blev antaget 8 Bude, der hver fik 120 Rdl. aarlig i Løn. De gik to Gange daglig ud for at indsamle Breve og andre to Gange for at udbringe dem. Postkasser var der ikke, idet Kronprinsregenten nærede Frygt for, at disse Kasser skulde blive misbrugt »dels af kaade Mennesker, der i samme kunde nedlægge Breve til Personer, som Budene forgæves vilde gøre sig Umage med at finde, dels af onde Mennesker, som saaledes paa en aldeles forborgen og omkostningsfri Maade kunde udsende hvad anonyme Skrivelser dem maatte lyste«.

Det første Aar gav et godt Overskud, men saa bombarderede Engländerne Byen det følgende Aar 1807, og København blev med et Slag fra at være en rig, blomstrende Handelsby en fattig, delvis nedbrændt By.

Tilrods for at Riegels gjorde sig store Anstrengelser i den paafølgende Nedgangsperiode, betalte Fodposten sig dog ikke, og Postvæsenet tabte helt Lysten til denne Forretning, og den overdroges den 1' April 1809 Riegels som gratis Privilegium, som han oprindeligt havde ansøgt om.

Direktionen udtaler i sin Indstilling, at det ikke kan forventes, at Fodposten nogen Sinde vil kunne komme til at give et lignende Overskud som det første Aar, »nu da Nyhedens Gode er tabte for Sagen, og Vennespøg eller Ondskabs-Kaadhed med anonyme Breves Forsendelse er udtømmet.« En Anskuelse, som senere Tidens Driftsresultater paa afgørende Maade har gjort til Skamme, da Bruttoindtægten pr. Aar er steget til 4,3 Mill. Kr.

Fodposten var nu under Privatdrift i 40 Aar, idet Privilegiet efter Riegels Død blev givet til hans Enke og derefter til dennes Datter.

V) 4) Peder Hansen Riegels,

døbt 8' Juli 1750, død 21' Jun. 1807, var Kaptajn i Marinen (udnævnt 1789). Han var Officer i Marinen fra 1773—1795, og fra 1783 var han Chef for forskellige Skibe, se Garde: »Den danske Sø-



magt«. G. m. *Marie Cathrine Bruun*, død 3' Nov. 1820, Datter af Købmand Hans Otto Bruun i Kerteminde, ved hvis Død hun arvede 5000 Rd. Se »H. A. Møller« Pag. 227. De havde ingen Børn. I 1794 oprettede de Testamente, hvorefter den længstlevende arvede det hele. Enken oprettede 25' Juli 1820 Testamente, hvorefter Frøken Georgine Ulricha Ulrich og Løjtnant i Hs. Maj. Kongens Livregiment Friderich Wilhelm Riegels (se VI) 5)), der begge havde boet hos hende, skulde nyde det væsentligste af hendes Efterladenskaber.

Frøken Ulrich, der havde været hos Ægtefolkene i en Del Aar som deres eget Barn, arvede Indboet paa nedennævnte Undtagelser nær, og de halve Penge. Hendes Mands Brodersøn, Fr. Wilh. Riegels, arvede Sengeklæder til en Seng, 2 Par Lagener, 2 Pudevaar, 1 Spejl, 4 Stole, 2 Borde, 1 grov Dug, 9 Servietter, 1 fin Dug med 6 Servietter, 2 Duge, 1 Maskine, 1 Thekedel, 1 Par Messinglysestager med Sakse, 1 Tin Madspand, 1 Tin Kammerpote, 6 dybe og 12 flade Tallerkener, 2 Fade, 1 Vandkande med Fad, 4 Par Knive og Gafler, desuden Halvdelen af Formuen, som man ser har hans Tante betænkt ham med et Udstyr, som hun har fundet passende for en Ungkarl.

V) 5) *Bothilde Birgitte Riegels*,

(eller Bodil, alm. kaldet Bolette), døbt 28' Jan. 1752, død 7' Juli 1792 »paa en Rejse i det Brandenburgske«. G. m. 1770 *Ole Hornemann*, f. 1718, død 11' Nov. 1779 (se Holger Hornemann: »Efterkommere paa Sværdsiden efter Hans Hornemann« 1894 Pag. 46, om deres Børn Pag. 48), han var Justitsraad og Toldinspektør i København. — I Weilbach: »Nyt dansk Kunstner Lexikon« 1896 staar følgende om hende: »Hun havde tillige med sin Stifdatter Otilie lagt sig efter Kunstbroderi og indsendte 29' Marts 1790 ved Professor Treschow et af dem i Fællesskab med forskellig farvet Uldgarn broderet stort Stykke, forestillende en Vase med allehaande Blomster efter et Maleri af Jan van Huysum. Billedet ejedes af Etatsraad de Conninck. Damerne ønskede paa dette Billede at blive Medlemmer af Akademiet; men med to Stemmers Overtal nægtedes deres Optagelse.«

I Pers. Tidskr. III Række 5' Bind Pag. 184 staar endvidere: »Professor Sneedorff skriver fra Berlin 27' Maj 1791, Fru Hornemann er her for nærværende og nylig kommen fra Dresden. Hendes Levemaade er ubegribelig, som hun selv. Hun rejser fra et Sted til et andet med Datter, 2 Sønner, Informator og et Par Piger, søger her om 100 Louis-



dorer for et Portræt, som hun har ladet presentere Kongen, som man paaستاار er blevet hende anvist af Kongen, men vedkommende har beholdt. Om Afsætningen paa hendes Arbejde har jeg ikke Underretning nok for at indse, hvorledes hun kan bestride alle disse Omkostninger. Om hun har Ret til at skrive sig von Hornemann, ved jeg ikke, men da et saadant von har Adgang i den store tyske Verden, og hun meget affekterer den, saa er det vel nødvendigt«. Og endvidere, G. L. Wad, »Museum« 1896 følgende: »Brev fra Numismatikeren Christian Ramus fra Göttingen 29' Okt. 1789, hvor han omtaler, at han mødte sin Moders Kusine Fru Bodil Birgitte Hornemann, som meget glædede sig over at se en fra sit Land og af sin Familie. Professor Ramus kalder hende fornuftig og oplyst fremfor Tusinde af sit Køn.« (Professor Ramus var Søn af Fru Hornemanns Kusine, der var Datter af Fru Margrethe Thestrup f. Riegels, se IV) 1.)

I Ægteskabet var 2 Sønner og 1 Datter.

V) 6) *Niels Ditlev Riegels,*

f. 27' Juni 1755, død 24' Aug., 1802. Han var i Aarene 1781—1784 Pagehovmester hos Dronning Juliane Marie, Historiker og Litterat, g. m. 26' Okt. 1790 *Oda Sophie Henriette Wagner*, f. 1766, død 2' Sept. 1850.

Niels Ditlev Riegels blev undervist af sin Fader, Landsdommeren og kom i sit 15' Aar til Københavns Universitet, hvor han i Aaret 1771 tog Examen Philosophicum. I *Worms Lexikon* III oplyser han selv: »Prøvede paa at studere Theologien, i Grunden Kirkehistorien: Rædslen over at føde den Tanke hos sig at ville formindske Antallet af legemlig besatte i det Nye Testamente, overtalede ham kraftigen til ved Rejser og paa tyske Akademier at forslaa den Grille. Blev vel modtaget 1775 ved Kieler Akademi, hvor han fortsatte den underlige Videnskab, Kirkehistorien, som ikke skurrer i Ørerne, naar den indbefattes under Theologien.« Han studerede siden blandt andet ogsaa i Göttingen og kom til København 1779.

Hans Forfatterskab er meget forskelligartet. Fra 1781—86 udgav han 3 Bind »Kirkehistorie«, og et saakaldt »Forsøg til Kirurgiens Historie« (1786), og, hvad der maa nævnes som hans vigtigste Arbejder, udførlige Skildringer af dansk Historie, nemlig »Christian d. V's Historie« (1792), »Frederik d. IV's Historie« i 2 Bind (1795) samt »Smaa historiske Skrifter« i 3 Bind (1796—98). Af dette sidste Skrift



drejer næsten hele 3' Del sig om Christian VI; i 1' Del findes et »Skilderi« af Christian II, et lille »Maleri« af Christian IV og et Par »Skilderier« af Dronningerne Sophie Amalie og Charlotte Amalie. Det øvrige af disse 3 Bind behandler den almindelige Historie. Et andet medicinalhistorisk Skrift: »De fatis faustis et infanctis chirurgiæ commentatio historica« (1787), er omfattende og med en vis monumental Udstyrelse og en pompøs Tilegnelse til Katharina d. II, Joseph d. II,



Historikeren

Niels Ditlev Riegels.

Født 27' Juni 1755, død 24' Aug. 1802.
(Efter Maleri paa Frederiksborg Museet.)

Frederik Vilhelm d. II og den danske Kronprins Frederik. Desuden mindre Skrifter vedrørende Dyrlægevidenskab. Blandt hans zoologiske og anatomisk-fysiologiske Arbejder kan nævnes »De usu glandularum superrenalium in animalibus« (1790), hvor han opstiller den Teori, at Fedtet afsøndres af Binyrerne og drager til Felts mod »den uhæderlige Søv, som Københavns Universitet endnu faar Lov til at nyde«. Desuden »Forsøg til Sælhundens granskende Beskrivelse, eller hvorledes Sælhunden faar Liv, opholder det, forplanter sin Art, dør, og om hans Sæder«, samt 2 anatomisk-fysiologiske Monografier under Fællestitlen »Philosophia animalium« (1799—1800).



Desuden har han udgivet en stor Mængde Afhandlinger og Flyveskrifter omhandlende forskellige Forhold i Kirke, Stat og Samfund, sædvanligvis præget af polemisk Farve, heriblandt kan fremhæves det Maanedsskrift, han i Aarene 1788—90 udgav under Navn af »Kjøbenhavns Skilderi«, i Virkeligheden har han en *meget* stor Produktion bag sig.

Medens han var ansat ved Hoffet, sluttede han sig til dem, der paa den Tid arbejdede paa at styrte det Guldbergske Ministerium for at stille den unge Kronprins i Spidsen for Staten, og han medvirkede ved Statskuppet 1784, blandt andet ved at faa en Brevveksling i Stand mellem Kronprinsen og Bernstorff. Som Belønning for hvad han havde udrettet til Gavn for Kronprinsen, fik han en aarlig Pension paa 1200 Rd. Skønt det i hin Tid fra flere Sider blev betragtet som en urimelig Begunstigelse, mente han dog selv, at han var blevet skammelig tilsidesat. Han glemte det aldrig, men det fyldte hans Sind med en Bitterhed, der gav sig Udslag i hans Skrifter. I den følgende Tid levede han mest paa en Gaard, han ejede i Landsbyen Højet paa Falster. I Slutningen af sit Liv styrede han et af ham selv grundet »Læreinstitut« i Sorø, ved hvilket han bl. a. holdt offentlige Foredrag over historiske og naturhistoriske Emner.

Niels Ditlev Riegels var en *meget* begavet Mand, der havde et skarpt Blik for uheldige Forhold i Samfundet, men hans bidske Natur og heftige Temperament førte ham tit for vidt. Han var i flere Retninger meget mærkelig, og er blevet strængt bedømt af Eftertiden, maaske for strængt? Han havde stor Sans for Fremskridt og Følelse for de lidende i Samfundet og var stærkt paavirket af den franske Revolutions Ideer, han stolede paa, at der vilde komme herlige Virkninger af »den franske Nations for den selv farlige, men for Menneskeheden heldige Gæring«. Han angreb og hadede af sit ganske Hjærte Enevælden, Adelen og Aristokratiet skønt han selv var udgaaet herfra. Ligeledes angreb han Gejstligheden, »det var kun Katekismuspjæt og Præstevaas, der kom fra den Side, samtidig med, at Præsterne fedede sig paa Menighedernes Bekostning«, og Lægerne »glinsede af Fedme, medens de plukkede deres Patienter«, og paa Universitetet »herskede kun Søvnen og Uduelighed«. I sin Lidenskab bruger han ogsaa saadanne Udtryk som »Skrællingeafkom af Rangsyge og Brændevinsdrik«.

Til N. D. Riegels' Bryllup skrev hans Ven, Digteren P. A. Heiberg følgende Digt:

At den, som altid Sandhed siger,
som er for stolt til Løgn og Smiger,
ej gør den halve Verden vred;
at Slyngler — Himlen dem forlade!
til Gravens Bred ham ikke hade —
og hævne sig paa femte Led
hver Synd mod deres Hellighed, —
er det ej Underværker,
saa fejler alle Julemærker.

Naar man, dog Sangen bør faa Ende,
og sig til Dig, Hr. Brudgom, vende
med ærligt Ønske for dit Vel.
Du ved, jo mer man Geden hader,*
jo mindre Fedmen den forlader,
lad Ondskab harme sig ihjel;
den Gode glædes ved dit Held.
Og er det Underværker,
saa fejler alle Julemærker.

Et Maleri af Historikeren N. D. Riegels hænger paa Frederiksborg Museet. I sit Ægteskab havde han en Søn, der døde som Barn. Han selv døde af et apoplektisk Anfald, under et Besøg i Gunlev Præstegaard paa Falster.

Et smukt Vidnesbyrd om hans trofaste Kamp for de undertrykte i Samfundet er den Indskrift, som hans Venner satte paa hans Grav:

»Dadler hans Pen, I velbaarne, og sigter hans Lærdom, I vise!
Glemmer kun ej, at han var Ulykkens ildfaste Ven.«

Litteratur om N. D. R. Se forsk. Konversations- og personalhist. Leksika; Gosch: »Danm. zool. Litt.« 1870—78; C. Paludan-Müller i »Hist. Tidsskrift.« V 4 1883—84; Rønning: »Rationalismens Tidsalder« III 1896—98; Bisgaard: »Den danske Nationaløkonomi i 18. Aarh.« 1902; E. Holm: »Danm.-Norges Hist.« VI 1907—09; Fr. Barfods »Fortæll. af Fædr. Hist.« 2' Udg. Pag. 666; og »Rhode«. Om hans litterære Produktion se Ehrencron-Müller: »Forfatterleksikon,

*) Ordsprog: »Jo mer man bander Geden, des hedre trives den«.



omfattende Danm. Norge og Island indtil 1814« 1929, VII Bind. Samme Sted findes ogsaa en fyldigere Fortegnelse end denne over Litteratur om N. D. R.

V) 7) Hans Riegels, Stamfader til VI Generation,

døbt 4' April 1757, død 19' Maj 1828. — Han blev 15' Juni 1814 udnævnt til virkelig *J u s t i t s r a a d*. Han gik som sine andre Brødre fra »Søllestedgaard« Officersvejen, blev Secondløjtnant 5' Aug. 1778, Premierløjtnant 16' Febr. 1780 i 1' Husareskadron, og efter et Fald med Hesten blev han overflyttet i Civiletaten som *H u s f o g e d* i Als Nørre Herred, med Bolig i Nordborg. («Husfoged»: Før 1864 i Holsten og Slesvig Benævnelsen paa en i Regelen kgl. udnævnt *E m b e d s m a n d*, hvem det paahvilede at have Overtilsyn med Vejene og Skovene i hans Embedskreds, de off. Bygninger og Ægtkørselsvæsenet, ligesom han ogsaa deltog i Udskrivningsforretninger og afholdt Skovauktioner.) Desuden var han *B r a n d d i r e k t ø r*. Den 11' Aug. 1802 udnævntes han til *K a p t a j n* og *K o m p a g n i c h e f* i det slesvigske Landeværnsregiment, hvorfra han tog sin Afsked 19' Febr. 1808, sat á la suite 12' April 1814. G. m. 19. Juni 1788 *Henrietta Augusta Drescher*, døbt 13' Sept. 1770, død 21' Juli 1851, Datter af Hofchef, (angives ogsaa som Livlæge) hos Hertuginde af Glücksborg, Cancellieraad, Christian Gottlieb (eller Gottfried) Drescher og Hustru Maria Catharina Cretschmer. (Staves i Kirkebogen ogsaa »Kreschmer«, men er antagelig forkert.) Udskrift af Nordborg Kirkebog: »13' Sept. 1770 døbt Hr. Cancellieraad Dreschers, Hof-Intendent hos hendes Durchl. Hertuginde af Glücksborg her paa Slottet [hans Datter], som blev kaldet efter hendes Durchl. Henrietta Augusta.« Og endvidere: »27' Maj 1778 begravedes Hr. Kantzeli-Raad Christian Gottfried Drescher fra Slesien, Hof-Intendent hos den Højsalige Enke-Hertuginde fra Schleswig-Holsten-Glücksborg, døde den 21' Maj, hans Alder 46 Aar.« Og endelig: »Henriette Auguste Riegels f. Drescher i Nordborg. Enke efter afdøde Justitsraad, Husfoged Hans Riegels til Fechtenborg, døde den 21' Juli 1851 81 Aar mindre ca. 2 Mdr. gl. Hun efterlod sig 4 Børn, 2 Sønner: Hans Christ. Riegels, Kammerherre pp. til Snoghøj, og Jac. Fr. Wilhelm, Krigsraad pp., til Fechtenborg; og 2 Døttre: Juliane Mar. Caroline, Enke efter afdøde Skibsfører Lorenz Johannes Brorsen i Nordborg, og Antoinette Boldine Birgitte, gift med Skovrider Fr. Grotrian i Dynt.«



Hans Riegels boede som omtalt først i Nordborg, men købte siden den smukke Lystgaard *Fechtenborg* eller *Fægtenborg*, som han ifølge Overladelseskontrakt af 29' Marts 1828 afstod til sin Søn Husfoged, J. F. W. Riegels (VI) 5). Gaarden var beliggende i Hagenbjerg Sogn, noget uden for Nordborg. Hans Riegels var blind i sine sidste Leveaar og døde knapt 3 Maaneder efter, at hans Søn havde overtaget Gaarden. Hans Enke boede siden hos sin Datter, Fru Brodersen i Nordborg. De havde 7 Børn: 1) Juliane Marie, 2) Hans Christian, 3) Antonette, 4) Henrich, 5) Jacob Friderich Wilhelm, 6) Franz, 7) Christian. Se under VI.

V) 8) Frederik Diderik Riegels,

døbt 6' Okt. 1760, død som Barn. Han var Landsdommer Riegels yngste Barn og det eneste af Børnene, der var født paa Glorup; alle de andre var født paa Søllestedgaard.

Om hans Daab findes følgende i Svindinge Kirkebog: »1760, 6' Okt., havde Velædle og Velbaarne Hr. Cancelliraad Riegels til Glorup en Søn til Daaben kaldet

Frederik Diderik.

baaret af Velbaarne Fru Walckendorph paa Klingstrup. Faddere: Velbaarne Hr. Kammerjunker Adeler fra Lykkesholm, Velbaarne Hr. Oberstløjtnant Sehested paa Brudagergaard, Velbaarne Hr. Ritmester Pultz paa Ryegaard og Velbaarne Frøken Pultz paa Ryegaard.«

**Husfoged, Kaptajn Hans Riegels [V) 7)]
og Henrietta Aug. Dreschers Børn, under Mærket VI.**

(Altsaa 6' Generation).

VI) 1) Juliane Maria Carolina Riegels,

f. 4' Juni 1791, g. m. 26' Okt. 1817 *Lorentz Johannes Brodersen*, f. 8' Marts 1780, død paa en Rejse til Island; han var S k i b s k a p t a j n, de havde 4 Sønner og 1 Datter.

VI) 2) Hans Christian Riegels,

f. 7' Febr. 1793, død 9' Jan. 1861, g. m. 10' Dec. 1824 *Frederiche Christiane von Heinen*, f. 26' Febr. 1803, død 28' Nov. 1887, Datter af Godsejer, Kammerherre Albrecht Christopher von Heinen til Holluf-



gaard og Fravgdegaard og H. Frederikke Louise Dinesen. — H. C. Riegels blev 15' Marts 1848 udnævnt til Kammerherre og samme Aar til Oberst, han blev Sectl. i Infanteriet 1808, Premierl. 22. Nov. 1810, Stabskap. 5' Okt. 1822, Kompagnichef 8' Dec. 1829, Land- og Søkrigskommissær 9' Aug. 1835. I Aaret 1838 d. 25' Juli fik han Karakter af Generalkrigskommissær.

I Trearskrigen blev han i 1848 først udnævnt til Kommandant over *Als*, og kort efter til Civilguvernør over *Als* til 1850. 1852 blev han Folketingsmand (repræsenterede Ribe Amts 4' Kreds), og 1857 Klitinspektør. Afsked som Oberst efter Ansøgning 3' Okt. 1850.

— Foruden sine offentlige Hverv var Kammerherre Riegels ogsaa Proprietær. Han ejede først »Sønderbygaard« i Vejle Amt og købte 1839 den smukke Lystgaard »Snoghøj« ved Fredericia (Købessum 26,000 Rd.), som hans Enke bortforpagtede 17' Nov. 1871 og solgte 15' Maj 1882 for 160,000 Kr. til Apoteker P. Krag, Middelfart. Med Gaarden fulgte samtidig Embedet som Postmester og *Privilegium paa hele Færgefarten mellem Jylland og Fyen*. Kmh. Riegels havde følgende Dekorationer: R. af D. (1. Nov. 1828), Kommandør af Dbr. (6' Okt. 1856) og Dbmd. (24' Maj 1848), Rid. af Sect. Anna Ordenen II med kejserlig Krone (m. kgl. Till. til at bære samme 9' Marts 1851) og var dekoreret med den franske Sect. Helena Medaille (m. kgl. Till. til at bære s. 15' Juni 1858).

Kmh. Riegels' største Interesse var Træplantning og Havedyrkning, og ved Snoghøj anlagde han en stor Planteskole og en meget smuk Have. Foretog i Aaret 1845 en Rejse i Egnen af Magdeborg, for at studere Haveanlæg forenet med Planteskoler, skrev en Afhandling om denne Rejses Resultater 1847. Den nuværende Ejer af Snoghøj, Godsejerinde, Fru Meldola, skriver i »Snoghøj i Fortid og Nutid« Pag. 4, under Beskrivelsen af Snoghøj Park: »Det benyttede Kammerherre Riegels, der omkring Aarhundredets Midte ejede Snoghøj, en Mand, der elskede Træer og Blomster, sig af og skabte her en sjælden Have. Han plantede de hvide Magnolier, de gule Azalier, og hvad de nu hedder alle de Sydens fagre Planter. Denne Have var hans Stolthed, hans Kærlighed. Han vilde begraves oppe under sin Yndlingslind, men dette blev ham nægtet«. Endvidere har Fru Meldola hørt omtale, at der ved Snoghøj gaar det Sagn, at Kmh. Riegels var Dobbeltgænger.

Paa Snoghøj oprettede Kmh. Riegels en Lærestalt for Gartnere.



Snoghøj Planteskole var vistnok en af de første, der indførte Dyrkning af Tomater paa Friland (1848) og Dyrkning af Gulerødder i Marken, til Kreaturfoder (1849).

I 1843 stiftede han »Det praktiske Haveselskab for Jylland, Fyen og Hertugdømmet Slesvig«. Han udfoldede en omfattende Virksomhed til Træplantningens og Havedyrkningens Fremme, samtidig med at han skrev om Skolevæsen, Nationalfølelse og Folkeoplysning i forskellige Dagblade, Tidsskrifter og Pjecer.



Kammerherre, Oberst
H. C. Riegels
til Snoghøj.
Født 7' Febr. 1793, død 9' Jan. 1861.
(Efter Litografi.)

I den følgende Tid haabede han ved Kong Christian d. VIII's Hjælp at komme i Spidsen for Beplantningen af Jyllands Heder og Klitter, men saa udbrød imidlertid Trearskrigen, hvor han var optaget af sine militære Pligter, men i 1852 da han kom ind i Folketinget, lykkedes det for ham at vække og vedligeholde en stærk og almen Interesse i vide Kredse for Klitsagen, hvilket gav sig Udslag i Lovene af 29' Dec. 1857 og 29' Marts 1867. Han gjorde for Statens Regning Forsøg med Træplantning i Heder fra 1852 og fra 1853 ogsaa i Klitter og



blev 1857 Klitinspektør. Under hans Ledelse blev der foretaget flere store Plantningsforetagender i Heden, navnlig blev der plantet store Arealer i Egnen omkring Viborg, hvor han som Assistent først havde en Forstkandidat Bang, og senere sin Brodersøn, Frederik Wilhelm Riegels (VII) 4.).

Under Trearskrigen varetog Kammerherrens anden Brodersøn, den senere Redaktør, H. F. Riegels (VII) 2), hans Interesser paa Snoghøj, herom har H. F. Riegels skrevet en interessant lille Afhandling »Minde fra Snoghøj«. Her omtaler han blandt andet den store Selskabelighed, der blev ført paa Snoghøj. Kmh. Riegels' Hustru var Søster til Fru Kammerherreinde Fønss paa Hindsgavl, og Snoghøj var Samlingsplads for Datidens bekendte Mænd, som f. Eks. General Krogh, General de Meza, Brødrene Obersterne Ræder, Oberst Faaborg, Kammerherre Benzon m. fl. Døttrene gjorde da ogsaa gode Partier, idet den ældste blev gift med Kammerherre, Generalløjtnant von Bülow, og den yngste med Kammerjunker, Oberst Schøller, se senere. En Merskumspibe, som Kmh. Riegels havde faaet af Kong Frederik d. VII, gik først i Arv til hans Brodersøn Redaktør H. F. Riegels (VII) 2)), og dernæst til dennes Nevøs ældste Søn Godsejer H. V. Riegels (IX''') C)), og 2 smaa Malerier fra Snoghøj ejes af forhenværende Fabrikejer Chr. Riegels, Hellerup, desuden er der enkelte Litografier af Kmh. Riegels i Slægtens Eje. I Snoghøj Park findes en Kilde, der kaldes for »Riegels Kilde«. 1856 udgav Kmh. Riegels en Afhandling: »Hvad og hvorledes bør man plante for hurtigst muligt at høste Fordelen deraf« (Kbhvn. 1856). Det lønnede Postmesterembede, der fulgte med Ejendommen Snoghøj som en Forpligtelse, gav ikke meget Arbejde, da der i Begyndelsen kun var kørende Postforbindelse to Gange om Ugen mellem Jylland og Øerne, men senere, da Diligencerne blev indført, dog daglig. Privilegiet paa hele Færgefarten mellem Jylland og Øerne var i Begyndelsen heller ikke meget værd, da der, hvor mærkeligt det end lyder, næsten ingen Trafik var, men det blev dog senere et udmærket Aktiv. Dette Privilegium blev overdraget hans Enke (v. Res. af 26' April 1840). Forgæves søgte Kmh. Riegels ogsaa at faa Tilladelse til at overdrage det til sine Børn, men fik Afslag (v. Res. af 28' Dec. 1860).

Kmh. Riegels var en af Pionererne for Beplantning af Heder og Klitter, og naar det er blevet sagt, at det var ham, der er Skyld i, at Interessen for Plantnings- og Hedesagen er blevet vakt i Jylland, og



at det var paa denne Grund, at Oberst Dalgas byggede videre, er det sikkert rigtigt.

Litteratur om Kmh. R. se forsk. Konversations- og personalhist. Leksika; A. Oppermann: »Bidrag til det danske Skovbrugs Historie 1786—1886«. 1889; »Tidsskrift for Skovbrug« s. Aar; Bruun og Lange: »Danmarks Havebrug og Gartneri til 1919«, S. 709; H. F. Riegels i »Vejle Amts Aarbøger« 2' Halvbind 1912; »Snoghøj i Fortid og Nutid« 1911; Chr. Behrendt: »Færgeløbet ved Middelfart« 1927; »Danske Gaarde« og »Trap«. Om hans litterære Produktion m. m. se, Erslews »Forfatterlexicon« II B. 1847 og Supplement II B. 1864, og A. Oppermann og V. Grundtvig: »Den danske Skovbrugs-Litteratur indtil 1925« 1931.

I Ægteskabet var der 2 Døttre Frederikke og Alba, *se VII A) og B).*

VII) A) Frederikke Riegels,

f. 19' Sept. 1825, g. m. 1851 *Carl Ernst Johan von Bülow*, f. 1' Jan. 1814, død 6' Okt. 1890. Generalløjtnant, Kammerherre, Dr. juris. Danmarks Gesandt i London (se »Den blaa Bog«). Han var Enkemand. Hans første Ægteskab var med Adelgunde von Scholten. I dette Ægteskab var en Datter, Elisabeth Adelgunde v. Bülow, der 1864 blev gift med Lensbaron Tage Reedtz-Thott til »Gavnø« (f. 1839, død 1923). Politiker, Udenrigsminister fra 1892 i Estrups Ministerium. Deres Søn, Politikeren, Baron Otto Reedtz-Thott til Gavnø, døde 1927. Se »Dansk biografisk Haandleksikon«.

I Ægteskabet med Frederikke Riegels var der saa vidt vides ingen Børn.

VII) B) Alba Elisabeth Riegels,

f. 20' Aug. 1827, g. m. 28' Juli 1860 *Kammerjunkeren, Oberst Caspar Schøller*, f. 19' Okt. 1821, Søn af Kammerherre, Generalløjtnant Thomas Georg Schøller og H. Magdalene Dorthea Staal. (Se »Persh. Tids. 2' Række 5' Bind Pag. 247). — Om Oberstinde Schøller fortælles, at hun i levende Live foranstaltede sin egen Begravelse under Foregivende af at være død for at kunne konstatere, om der ved den virkelige Begravelse vilde blive vist hende



tilstrækkelig Honnør; om dette passer faar staa hen.

I Ægteskabet var der en Datter (f. 8' Febr. 1864), Alba Christiane Magdalene Friede Marie Mathilde Schøller, g. m. 1886 Ejner Steen Møller i Berlin, separerede.

Her fortsættes med Kaptajn, Husfoged Hans Riegels Børn:

VI) 3) Antonette Bolette Birgitte Riegels,

f. 10' Marts 1795, død 1864, g. m. Justitsraad, Skovrider ved Sundeved, senere med Bolig i Graasten *Jacob Friedrich Ditlev Grotrian*, f. 7' April 1796, død 14' Nov. 1876. De havde 1 Søn og 1 Datter. Se »Forstlig Stat«, Oplysningerne der er ukorrekte.

VI) 4) Henrich Peter Ditlev Riegels,

f. 18' Juni 1797, død som Barn.

VI) 5) Jacob Friderich Wilhelm Riegels,

(kaldte sig Frederik Wilhelm Riegels).

Hele den nuværende Slægts Stamfader, der ved hans 3 Sønner deles i 3 Slægtsgrene. Se VII).

F. 20' Maj 1799, død 11' Sept. 1869. — Gik først Officersvejen ligesom sin ældre Broder Kammerherre, Oberst Riegels. Landkadet 1' Jan. 1812, Sktl. 20' Jan. 1817, Premierløjtnant i Hs. Maj. Kongens Livregiment 15' Marts 1825. Men traadte ud af Hæren og overtog sin Faders Embede som Husfoged for Als Nørre Herred fra 1826—64, da han blev fordrevet af Tyskerne; var desuden Rets-skriver for Als Sønder Herred, udnævntes først til »Krigsraad«, senere til Justitsraad. Købte Gaarden »Fægtenborg« 29' Marts 1828 af sin Fader. G. m. *Maria Francisca Jacobine Hoffmann*, f. 16' Juni 1798, død 25' Dec. 1875. Datter af Livkirurg hos Kong Christian d. VII, Stephan Friederich Jacob Hoffmann og H. Anna Maria Kaye-rød. Om hendes Daab findes følgende i Københavns Kirkebøger: »Anno 1798, den 14' Juli, lod Chirurgus Stephan Friederich Jacob Hoffmann og Kone Anna Marie, f. Kaye-rød, døbe deres Datter af Hr. Confessionarius Bastholm i Trinitatis Kirke og blev kaldet Maria Francisca Jacobine. Fadderne vare: Justitsraad Nielsen, Hofkasserer Gude, Captajn Bang og kgl. Køkkenskriver Kaye-rød. Madame Kaye-rød holdt Barnet over Daaben, og Jomfru Karen Borch holdt Christenhuen. — Barnet blev født den 16' Juni.«



Om hendes Forældre findes i K. Carøe: »Den danske Lægestand« 1909, følgende: »*Stephan Friederich Jacob Hoffmann*, Søn af Gæstgiver August H. og Hustru f. Sauerbronn. Født 1762 i Heidelberg, død i Kbhvn. 29' Aug. 1810. I Lære i Mannheim og senere Kompagnikirurger, kom til Kbhvn. 1784. Skibskirurg i Grønlandsfart, kir. Eksam. E. 91. I. Rejsekirurg ved Hoffet 30' Sept. 1801, Kammertjener og Livkirurg hos Christian den Syvende 25' Okt. 1804 til 1808. Gift 24' Marts 1797 med Anna Marie Kayerød, f. 24' Nov. 1779 i Kbhvn., død 13' Jan. 1857. Datter af Køkkenskriver ved Hs. kgl. Maj. Hof Christian Kayerød og H. Maren Møller.«

Om Anna Marie Kayerøds Daab (Justitsraad Riegels Svigermoder!) findes følgende:

»Anno 1779, den 4' Dec., lod Hr. Christian Kayerød, Køkkenskriver ved Hs. kgl. Maj. Kongens Hof og Kone Maren Kayerød, f. Møller, døbe deres liden Datter af Hr. Bastholm i Christiansborg Slotskirke, og blev kaldet Anna Maria. Fadderne vare: Hr. Køkkenmester Jens Holt, Monsieur Johan Møller, kgl. Grovsmed, Hr. Thehandler Hans Erichsen. Madame Giertrud Marie Møller kgl. Grovsmed Johan Møllers Kone holdt Barnet over Daaben og Jomfru Mette Poulsen holdt Christenhuen. Barnet født den 24' Nov., om Morgenen Kl. 8 slet.«

Denne Udskrift er paa anden Maade egentlig ogsaa ganske interessant, idet den viser Rangforskellen imellem de omtalte Personer. Titulaturen havde til omtrent Aaret 1800 stor Betydning, kun Standspersoner havde Ret til Hr., Fru og Frøken, medens selv den rigeste og mest ansete Borger, dersom han ikke var i »Rangen« maatte nøjes med Monsieur eller Seigneur jvnf. Madame og Jomfru, og den »gemeene« Mand blot nævntes med Navn. Sammenlign Udskrift under V) 8) Frederik Diderik R.

— Justitsraad, Fr. Wilh. Riegels boede som ung Officer, som før omtalt, hos sin Farbroder Marinekaptajn Peder Riegels i København, og efter dennes Død hos hans Enke og arvede Halvdelen af deres Formue (se under V) 4)).

Han ejede sin Slægts Lyst til Havedyrkning og Skovplantning, udvidede den store Have, hans Fader havde anlagt ved »Fægtenborg«, meget, og han anlagde og plantede den smukke Lystskov »Egelund«. Som Arbejdskraft anvendte han Arrestanter, der sorterede under hans Embede.

Paa Fægtenborg havde Husfogeden boende, sin Svigermoder, Enke-



fru Hoffmann f. Kayerød og en ugift Svigerinde Christiane Frederikke Adalmine Hoffmann. Han var en god dansk Mand, en af Danskhedens Forkæmpere mod Syd, dog skulde han ikke undgaa den Tort i sin Alderdom at se Danmarks Nederlag i 64 og se den Del af sit Fædreland, hvor netop han boede, overgaa til Tyskerne. Efter 64, da han var blevet berøvet sit Embede, boede han, og efter hans Død i 69, hans Enke i Slagelse, hvor deres ældste Søn ejede »Antvorskov Brænderigaard«.

Efter Familietraditionen paa den Tid skulde hans 3 Sønner egentlig have været Officerer, men han raadede dem til i Stedet for at følge deres Lyst til Skov- og Landbrug. Disse 3 Sønner er Stamfædre til hele den nulevende Slægt Riegels.

Justitsraad Riegels havde 4 Børn: 1) Emma, 2) Hans Frederik, 3) Christian, 4) Frederik Wilhelm, *se under VII*. Her fortsættes med Kaptajn, Husfoged Hans Riegels Børn:

VI) 6) Franz Riegels,

f. 6' Nov. 1802, død 17' eller 18' Dec. 1837, c a n d. j u r. (Eks. 23' April 1830), Student fra Odense 1822, døde ugift i Kbhvn.

VI) 7) Christian Friderich Riegels,

f. 10. Dec. 1804, død som Barn.

Justitsraad, Husfoged Fr. Wilh. Riegels [VI) 5]) og Maria Francisca Hoffmann's Børn, under Mærket VII.

VII) 1) Emma Riegels,

f. 16' Juli 1827, død 6' Maj 1901, g. m. 30' April 1861 Sognepræst i Kajnæs, Als, *Theodor August Bernth*, f. 5' Aug. 1817, død 21' Febr. 1907. Han var Søn af Etatsraad, Herredsfoged L. A. Bernth og H. Stephine Lange.

Pastor Bernth var Sønnesøn af Professor Bernth, der var gift med en Datter af tidligere omtalte Frantz Thestrup til »Øllingsøgaard«. Hans Oldemoder var altsaa Margrethe Riegels gift Thestrup (se IV) 1)), hans Slægt findes i »Lengnick« og »H. A. Møller«. Det var meget velhavende Folk, og de efterlod sig ca. 200,000 Kr., hvoraf godt Halvdelen skænkedes til Legater i velgørende Øjemed, og Resten ar-



vede Slægten. Boede som Pastor emer. paa Frederiksberg; der var ingen Børn.

• VII) 2) *Hans Frederik Riegels,*

(kaldte sig Fritz Riegels), f. 26' Marts 1829, død 19' Jan. 1917. — Han var Proprietær, Redaktør, R. af D. (26' Marts 1909), g. m. 1' Gang *Marie Christine Krieger*, f. 15' Aug. 1832, død 30' Nov. 1885, D. af Mathias Hansen Krieger og H. Ellen Marie Iensdatter, Gjødvad ved Silkeborg. I dette Ægteskab var der 6 Børn. G. m. 2' Gang 29' April 1896 *Sisse Hansen*, f. 27' Jan. 1852, død 1916. D. af Hans Olsen og H. Christiane Christensen. I dette Ægteskab var der ingen Børn.

Fritz Riegels var Forvalter paa Sønderborg Ladegaard (1847), Leder af Planteskolen ved Snoghøj hos sin Farbroder Kmh. Oberst Riegels (1848—52), anlagde derefter Lyngsodde Teglværk og en Planteskole, købte i Forening med Pengemænd flere Gaarde og en Tobaksfabrik m. m., drev samtidig Handel med Korn etc. Ejer af *Antvorskov Brænderigaard* 1857—76, af *Charlottendal ved Randers* 1876—79, *Landbogaard* (1898—1917) (se »Danske Gaarde«), Redaktør af *Landbovennen* fra 1879 til sin Død. I »Berlingske Tidende« d. 26' Marts 1929 stod følgende: »Sønderjyden H. F. Riegels, der i 1917 afgik ved Døden 88 Aar gammel, fødtes idag for 100 Aar siden.

»Gamle Riegels« var en af de mest aktive i den danske Agrarbevægelse, og det var paa hans Initiativ, at Danmarks Agrarforening startedes i 1893 i Odense. Riegels havde selv haft flere Gaarde og desuden redigerede han fra 1879 og til sin Død sit Blad »Landbovennen.« I Fr. Hammerich: *Skildringer fra den slesvigske Krig*, Kbhvn. 1849, staar der om ham Side 147: »Danske Mænd, navnlig den unge Riegels, havde med Livsfare skaffet al ønskelig Underretning om Fjendens Stillinger«. — Se herom i »Minder fra Snoghøj«. I hans Ægteskab med Marie Christine Krieger var følgende Børn, som han alle har opkaldt med Slægtsnavne: 1) Franciska Frederikke, 2) Jacob Frederik Vilhelm, 3) Marie Christine, 4) Hans Christian, 5) Niels Ditlev Vilhelm, 6) Emma, se *under VIII'*, den ældste Linie af den nulevende Slægt. Her følger hans yngre Broder:

VII) 3) *Christian Riegels,*

f. 15' Marts 1831, død 5' Juli 1903. Han var Proprietær, »slesvigske« Jurist (Eks. 1856 i Flensborg), Student fra Kbhvn's



Universitet, g. m. 18' April 1865 *Johanne Lucie de Neergaard*, f. 6' Aug. 1842, død 26' Juli 1928. D. af Proprietær Johan Andreas de Neergaard og H. Kirstine Marie Danielsen (se Adels Aarbogen). Ejer af *Carlslund* ved Randers (til 1876), *Lindbjerggaard* ved Herning (1876—1887), senere af *Jomfrubakken* ved Mariager. (Se »Danske Gaarde«.) Som Jurist boede han en Overgang i Viborg, i Gaden »Dum-pen«, paa samme Tid som hans Broder F. W. Riegels boede i »Viborg Krathus«, for at adskille de to Brødre blev den ene kaldt »Dumpe Riegels« og den anden »Krat Riegels«. Angaaende en Artikel disse to Brødre skrev i Forening, se under VII) 4). Han havde ligesom sine to Brødre stor Interesse for Plantningssagen, anlagde bl. a. en Plante-skole ved sin Gaard Carlslund, og ved Lindbjerggaard plantede han over 100 Tønder Land med Skov. (Se V. A. Secher: »Den Grotumske Legatstamtavle« 1875.) Han havde følgende Børn: 1) Sophie Mar-grethe, 2) Vilhelmine Marie, 3) Emma Annette, 4) Christian, 5) Fre-derik Wilhelm Jacob, 6) Kirstine Marie Neergaard, 7) Emma Andrea. Se under VIII' '. Den næstældste Linie af den nulevende Slægt. Her følger hans yngste Broder, den yngste af Justitsraad, Husfoged, Fr. Wilh. Riegels' Børn:

VII) 4) *Frederik Wilhelm Riegels*,

kaldte sig Wilhelm R., f. 17' Jan. 1834, død 15' Jan. 1868. Han var først Assistent hos sin Farbroder, Kmh. Oberst Riegels, under hvis Ledelse han beplantede store Arealer i Egnen omkring Viborg, blev senere Plan-tesko-le-e-je-r, idet han oprettede en stor og rentabel Planteskole ved Viborg, paa samme Sted hvor A/S Chr. Riegels Træ-varefabrik nu ligger. Blev 1' Juli 1859 udnævnt til kgl. Skovfoged med Bolig i det saakaldte »Viborg Krathus«, men vedblev at drive Planteskolen, der i de Aar, han ejede den, gav et udmærket Udbytte, idet han, skønt ganske ung, døde som en ret velsitueret Mand. Han blev g. m. 2' Sept. 1857 *Andrea Frederikke Christiane Herskind Obel*, f. 1' Nov. 1837, død 30' Sept. 1889, Datter af Fabrikejer Christen Winther Obel, f. 30' Sept. 1800, død 8' Jan. 1860 og H. Barbara Her-skind, f. 13' Marts 1808, død 28' Juni 1847, hendes Bedstefader, Fa-brikejer Frederik Christian Obel, f. 10' Jan. 1768, begr. 12' Dec. 1806, var g. m. Ane Margrethe Berlin, f. 15' Sept. 1766, død 5' Maj 1827; hun var Datter af Storkøbmand Fabrikant Jens Berlin, f. 1728, død 1806, Grundlæggeren af Tobaksfirmaet C. W. Obels Fabrikker, Aal-



borg. Hun var Søster til Fabrikejer, Etatsraad, Frederik Obel i Aalborg, og hendes Søster Johanne Obel var gift med Apoteker S. J. Schmidt Fischer, Viborg Svane Apotek. Om andre Slægtskabsforhold se V. A. Secher: »Den Grotumske Legatstamtavle« 1875.

Efter sin Mands Død giftede Fru Riegels f. Obel, sig igen (10. Juni 1873) med Sognepræst, *Andreas Larsen Bruun*, (f. 9' April 1820, død 18' April 1904), var Sognepræst først i Vium senere i Jyllinge-Gundsømagle, de havde en Datter *Sophie Bruun*, der er g. m. (1908) Forfatteren *Morten Korch* (f. 17' Jan. 1876) (se »Den blaa Bog«, og Dansk biografisk Haandleksikon).

Om F. W. Riegels' Død fortæller hans Svigerdatter, Fru Johanne Riegels.

— Børnene havde faaet Skarlagensfeber i Januar Maaned 1868, F. W. R. var inviteret til en 3 Dages Jagt paa Hovedgaarden »Hald«, men kom allerede hjem den næste Dag, syg og som det viste sig, angrebet af Skarlagensfeber, og efter 5 Dages Sygdom døde han i saa ung en Alder som 34 Aar. I tre Maaneder efter kæmpede hans Kone mod den samme Sygdom hos Børnene; fødte en lille Dreng, Wilhelm, der dog 14 Dage gammel døde samtidig med en 3 Aar gammel Dreng, Valdemar; de to Børn kom i een Kiste.

Enken fortsatte Driften af Planteskolen, flyttede ind til Viborg, og ansatte en Bestyrer Moltke; indtil hun 5 Aar efter giftede sig igen.

I »Den danske Skovbrugs-Litteratur indtil 1925«, ved A. Oppermann og V. Grundtvig, 1931, er angivet en lille Afhandling af F. W. Riegels: »Hvorledes bør de jyske Heder kultiveres, inden de plantes og hvad bør der plantes i Hederne og Klitterne?« Viborg 1866.

Desuden en Artikel skrevet af hans Broder og ham i Fællesskab, F. W. Riegels og Chr. Riegels: »Om Træplantning« i Ugeskrf. for Landm. 2 R. 3 1862 Pag. 339—348.

I Ægteskabet var der 7 Børn, deraf døde en Dreng udøbt, og 3 døde som smaa: 1) Frederik Wilhelm, 2) Barbara, 3) Christen Winther Obel, 4) Valdemar, 5) Emma, 6) Wilhelm, se under VIII''', den yngste Linie af den nulevende Slægt.



Den nulevende Slægt Riegels.

Her er medtaget alle, der nedstammer fra Justitsraad Fr. Wilh. Riegels' 3 Sønner, ogsaa de, som ikke er født Riegels. Slægten deles i 3 Afsnit, den ældste, den mellemste, og den yngste Linie; til Forskel mellem de 3 Linier er der ved Romertallet anbragt henholdsvis 1, 2 og 3 Apostroffer.

De 3 sideløbende Slægter er Efterkommere af de 3 Brødre:

Hans Frederik Riegels. Christian Riegels. Fr. Wilhelm Riegels.

Den ældste Linie, findes under:	Den mellemste Linie, findes under:	Den yngste Linie, findes under:
VIII')	VIII'')	VIII''')
IX')	IX''')	IX''''')
X')	X''')	X''''')

Rækkefølgen er efter Familier og ikke som hidtil, kronologisk.

Den ældste Linie.

**Proprietær, Redaktør Hans Frederik Riegels [VII) 2)]
og Marie Christine Kriegers Efterkommere
under VIII', IX', X'.**

Deres ældste Datter:

VIII') 1) Franciska Frederikke Riegels,

f. 18' Okt. 1860, død 8' Marts 1927, g. m. Lehnsveterinær Carl Henrik Trygg, f. 19' Jan. 1850, død 28' Marts 1927, Søn af Artilleriekaptajn Carl Trygg, Kristinestad i Finland; de havde 1 Søn:



IX') A) Poul Arne Trygg, f. 22' Dec. 1892, død 10' Maj 1915, fil. mag. 24' April 1914.

VIII') 2) Jacob Frederik Vilhelm Riegels,

f. 14' Aug. 1863,

(kaldet Fritz R.). — Forstkandidat (Eks. 1886), Indehaver af Forretningen »Forst- og Jagthuset«, Gammel Kongevej 123,* Kbhvn., Redaktør og Udgiver af »Land- og Skovbrugsbladet«, og »Jagtbladet«, Formand for »Sønderjysk Centralforening« i Kbhvn., Medlem af Grænseforeningens Hovedbestyrelse. Bestyrelsesmedlem i Foreningen af danske landøkonomiske Tidsskrifter, af »Frederiksberg Huslejerforening«, af det konservative Folkeparti i Frdrbg. 1' Kr., og af »Jægerklubben« i Kbhvn. G. m. 23' Okt. 1889 *Mathilde Marie Pouline Hanson, f. 23' Febr. 1862, død 12' Aug. 1932.* D. af Redaktør Chr. Hanson og Hustru f. Hersom. 1 Datter:

XI') A) Elna Vilhelmine Riegels,

f. 22' Marts 1892,

g. m. 27' Aug. 1918 Grosserer, Thehandler *Torben Fønnesbech-Sandberg, f. 15' Jan. 1891,* (Firma: C. M. Fønnesbech, Kbhvn.), S. af Grosserer, Thehandler, Christoffer Severin Fønnesbech-Sandberg. 1 Søn:

X') a) Ib Fønnesbech-Sandberg, f. 9' Nov. 1920,

VIII') 3) Marie Christine Christiane Riegels,

(kaldet Søster), f. 23' April 1865,

g. m. Lehnsveterinær *Nicolai von Bruun, f. 29' Jan. 1864,*

Søn af Løjtnant Nicolai von Bruun, Wiborg i Finland.

2 Sønner:

IX') A) Paul Arne von Bruun, f. 11' Maj 1892,

— Grosserer, g. m. 10' Dec. 1921 *Inkeri Stenius, f. 10' Juli 1900.*

D. af Ingeniør Bruno Stenius. — Bor i Wiborg, Finland.

2 Børn:

X') a) Kaj Paul von Bruun, f. 7' Sept. 1922,

X') b) Rolf Bruno Erik von Bruun, f. 7' April 1926.

*) Fra April Flyttedag 1933 Gl. Kongevej 86 A.



IX') B) Curt Ole von Bruun, f. 14' Juni 1896,
— Løjtnant, g. m. 17' April 1926 *Svea Thorèn*,
f. 23' Juni 1907,

D. af Direktør Otto Thorèn. Bor i Wiborg, Finland.

X') a) Ulf Lars Riegels von Bruun, f. 28' Sept. 1927.

X') b) Dorrit Marie von Bruun, f. 17' Maj 1929.

VIII') 4) Hans Christian Riegels,

f. 12' Maj 1867,

Opholdt sig i mange Aar i Amerika som Farmer, kendt Trav-sportsmand, boende i Kbhvn., ugift.

VIII') 5) Niels Ditlev Vilhelm Riegels,

(kaldte sig Vilhelm R.), f. 14' Marts 1869, død 13' Juni 1921. — Forfatter og Redaktør. — Student 1889, cand. phil., studerede Medicin indtil 1891, derefter ½ Aar paa Handelskontor i Rusland, Assistent i Landmandsbanken 1892—1905. Direktør for A/S Reklamekompagniet 1905—1912, Redaktør af »Sport« fra 1901, Udgiver af »Verdens-Spejlet«, Medarbejder ved forskellige kbhvn. Dagblade. Han er Forfatter til følgende Bøger: »Da Far var lille« 1908, »Da Far var lille II Del« 1909, »Fars Barndomsbedrifter« —, »Frk. Dik« 1914, »Frk. Dik bliver voksen« 1916, »Hvad Taagen skjulte« 1916, »Frk. Dik i Amerika« 1917, »Frk. Diks Julenisse« 1917, »Frk. Dik forlover sig« 1918, »Frk. Diks Oplevelser i Rusland« 1918, »Frk. Diks Dagbog« 1919, »Frk. Diks Bekendelser« 1920, og »Frk. Dik for sidste Gang« 1921. Vilhelm Riegels har som Model til Frk. Dik anvendt sin Datter Elsebeth. G. m. 1' Gang 3' Marts 1898 Skuespillerinde *Alli Fiedler*, f. 13' Sept. 1872. D. af Lotterikollektør W. Fiedler og Hustru f. Jørgensen, i dette Ægteskab 1 Datter, Elsebeth (IX') A)), skilt og g. m. 2' Gang 7' Juni 1917 *Edith Betzonich* f. 27' Sept. 1891. D. af Fotograf Georg Betzonich og Hustru f. Meyer, i 2' Ægteskab er 1 Datter, Grethe Riegels (IX') B)).

Vilhelm Riegels' Datter i 1' Ægteskab:

IX') A) Elsebeth Riegels,

f. 9' Febr. 1901.

Operasangerinde, debuterede 4' Dec. 1923 paa det kgl. Teater som »Venus« i »Tannhäuser«.



I »Politiken« 2' Dec. 1932 fandtes følgende Artikel med Titlen, »Gennem Amerika«: »Operasangerinde Frk. Elsebeth Riegels (tidligere Frk. Dik) fik forleden Aften, da hun talte hos Fabricius, en meget stor Sukces paa sit Foredrag »Med Thespiskærre gennem Amerika«. I Aften gentager hun det underholdende Foredrag i Politikens Sal.

-- I Fjor deltog jeg som eneste Skandinæv i en stor tysk Operaturné gennem de forenede Stater, siger den unge Sangerinde. Der var 36 Solister og et Kæmpeorkester, som dirigeredes af Kapelmester Max v. Schillings. Vi kørte i eget Tog gennem Staterne fra New York til San Francisco og optraadte i 27 Byer. Jeg har mange pudsige Erindringer og Lysbilleder fra denne Tur, hvor jeg fik en Del at se. Blandt andet var jeg i Hollywood. I Amerika stiftede jeg Bekendtskab med de gamle Negerfolkesange, som jeg i Aften giver Prøver paa, akkompagneret af Pianisten Hans Hammer. Jeg skal gøre mit bedste for ikke at kede Publikum!«

I Politikens Søndagstillæg »Magasinet« af 6' Nov. 1932 fandtes en Novelle, »En ren Bagatel« af Elsebeth Riegels. I Radioen har E. R. ogsaa optraadt flere Gange.

Ugift.

Vilhelm Riegels' Datter i 2' Ægteskab:

IX') B) Grethe Riegels,

f. 11' Marts 1918.

VIII') 6) Emma Riegels,

f. 3' Dec. 1871.

— Har været Skuespillerinde, Forfatterinde under Navnet *Emma Christensen*, opholdt sig nogle Aar i Sydamerika, har skrevet en Samling Fortællinger herfra: *Liv og Død* (Aschehougs Forlag 1923). G. m. 1' Gang Redaktør *Helmer Lind*, skilt, gift 2' Gang under Navnet *Christensen*. (Yderligere ved jeg intet, da Fru Emma Christensen ikke har ønsket at give mig nærmere Oplysninger om sig selv, og jeg har saa fundet det rigtigst ikke at indhente disse hos andre.) I 1' Ægteskab er 1 Søn:

IX') A) Mogens Lind, f. 2' Maj 1899.

-- Journalist, ansat ved »Berlingske Tidende«. Bl. a.



Redaktør af Teaterrubrikken. G. m. 2' Dec. 1925 *Karen Heyman*, f. 29. Jan. 1907, D. af Antikvitetshandler Svend Heyman. 1 Søn:
X') a) *Jacob Lind*, f. 4' Sept. 1926.

Den mellemste Linie.
Proprietær Christian Riegels' og Johanne Lucie de Neergaards [VII) 3)] Efterkommere, under VIII'', IX'', X''.

Deres ældste Datter:

VIII'') 1) Sophie Margrethe Riegels,
f. 29' Maj 1867.
G. m. 12' Sept. 1890 fhv. prakt. Læge i Gjedsted *Jørgen Petersen Traustedt*, f. 23' Dec. 1861.
S. af *Jørgen Petersen Traustedt*, først Lærer i Oksager ved Flensborg, senere Klokker og Graver ved Frue Kirke i Kbhvn. 2 Døtre:

IX'') A) Sigrd Traustedt, f. 8' Nov. 1891.
G. m. K ø b m a n d *Sven Bardram*, f. 13' Juli 1898 el. 99.
S. af Apoteker Bardram i Maribo. 2 Døtre:
X'') a) Anne Marie Bardram, f. 26' Febr. 1923.
X'') b) Gudrun Bardram, f. 15' Febr. 1925.

IX'') B) Gudrun Traustedt, f. 2' Febr. 1895, død 24' April 1924. — K u n s t m a l e r i n d e, døde ugift.

VIII'') 2) Vihelmine Marie Riegels,
f. 13' Juni 1869, død 17' Juli 1906. Ugift.

VIII'') 3) Emma Annette Riegels,
f. 28' Jan. 1871, død 2' Maj 1921, g. m. 5' Maj 1893 Oberstløjtnant *Søren Christian August Linde*, f. 5' April 1848, død 1' Jan. 1926 i Aalborg. — Rd. af D. 6' Febr. 1895, Dbm. 20' Jan. 1914. Sekondl. i Fodfolket 30' Juli 1872, Premierl. 16' Juni 1876, Kapt. 30'



Juni 1885. Afsk. og Kapt. i Forstærkningen 5' April 1900, Oberstløjtnant af Reserven (Forstærkningen) 23' Juli 1908, endelig afskediget 5' April 1913. — Skolefondskasserer for Aalborg Amt. I Ægteskabet var der 11 Børn:

IX''') A) Alma Johanne Lucie Neergaard Linde, f. 7' Marts 1894.

G. m. Fuldmægtig i »Vejle Bank« *Eivind Johannsen Jensen, f. 19' Juli 1893.* S. af Overhornblæser *Frederik Johannsen Jensen.*

Se »Slægten Claus Johannsen« af Claus Johannsen med Bistand af Lærer *Henry Johannsen, Hadsund 1924.*

X''') a) Poul Eivind Linde Jensen, f. 26' Aug. 1923.

X''') b) Erik Frederik Linde Jensen, f. 27' Febr. 1927.

X''') c) Annette Margrethe Linde Jensen, f. 19' Aug. 1930.

IX''') B) Dorthea Margrethe Grotum Linde, f. 19' Juni 1895, død 3' Maj 1928. — Sygeplejerske.

IX''') C) Ellen Frederikke Christine Linde, f. 31' Dec. 1896. — Sygeplejerske.

*IX''') D) Jørgen Christian Riegels Linde, f. 8' April 1898. — Kaptajnløjtnant, Fuldmægtig i Krigsministeriet. Premierl. 27' Okt. 1920, Kaptajnl. og Fuldmægtig 1' Nov. 1932. G. m. 12' Maj 1926 *Kaja Elfrida Schmidt, f. 24' Febr. 1904.* D. af Fabrikant *Niels Jensen Schmidt.**

X''') a) Carsten Linde, f. 3' April 1927.

X''') b) Helle Linde, f. 5' Aug. 1931.

IX''') E) Erik Theodor Henrik Linde, f. 13' Febr. 1900, død 18' Juli 1903.

IX''') F) Viggo Andreas Neergaard Linde, f. 22' Marts 1901, død 30' Juli 1901.



IX'') G) Elisabeth Henriette Linde, f. 13' Juni 1902.
— Konsulent i de danske Hus-
moderforeninger.

IX'') H) Svend Viggo Erik Linde, f. 11' Sept. 1906.
— Cand. phil., Tandlæge i Kbhvn.
(Eks. 1928). G. m. 10' Sept. 1932 *Emma Esbensen*, f. 9'
April 1907. D. af Joh. Riber Esbensen.

IX'') I) Asta Marie Linde, f. 10' Okt. 1907.
Sygeplejerske.

IX'') J) Frode August Linde, f. 14' Jan. 1909.
Cand. jur. (Eks. 1932). Sagførerfuldmægtig.
Fredericia. Ugift.

IX'') K) Gerda Erika Linde, f. 15' Dec. 1910.

VIII'') 4) Christian Riegels,
f. 9' Juni 1873.

— Manufakturhandler i Pandrup. G. m. 15' Nov. 1899
Dagmar Marie Lutzen, f. 16' Juli 1878.
Datter af Restauratør August Lutzen og H. Mathilde Rasmussen.
2 Sønner:

IX'') A) Anders Carl Christian Lutzen Riegels,
f. 29' Juli 1901, død 26' Sept. 1912.

*IX'') B) Frederik Vilhelm Andreas de Neergaard
Riegels*,
f. 4' Maj 1905. — Manufakturhandler
i Pandrup. G. m. *Hilda Hansen*, D. af Teglværksbestyrer
Hansen. 1 Søn:

X'') a) Axel Christian de Neergaard Riegels,
f. 24. Juni 1932.

VII'') 5) Frederik Vilhelm Jacob Riegels,
f. 18' Jan. 1875.

Boer i Kbhvn., g. m. 1' Gang *Charlotte Andersen*, f. 8' Nov. 1872



(svensk født), Børn A) og B). G. m. 2' Gang *Grethe Kirstine Am-
mundsen*, f. 24' Dec. 1879. Børn C) og D).

IX'') A) Dagmar Riegels,

f. 15' April 1903.

IX'') B) Karla Riegels,

f. 19' Febr. 1906.

IX'') C) Edith Elise Riegels,

f. 29' Juni 1912.

IX'') D) Frederik Vilhelm Riegels,

f. 1' Okt. 1917.

VIII'') 6) Kirstine Marie Neergaard Riegels,

f. 4' Nov. 1881.

G. m. 8' Maj 1907 sin Fætter

Kasserer i Korn- og Foderstofkompag. Konsul Nees, Landskrona, Sverrig, *Oscar Waldemar de Neergaard*, f. 8' Maj 1874.

S. af Prop. I. A. de Neergaard (se V. A. Secher: »Den Grotumske Legatstamtavle«, og »Adels-Aarbogen«).

IX'') A) Erik de Neergaard, f. 4' Juni 1908. Bankassistent. Ugift.

IX'') B) Holger de Neergaard, f. 27' Okt. 1909. Tilskærer. Ugift.

VIII'') 7) Emma Andrea Riegels,

f. 19' Febr. 1887.

G. m. 24' Aug. 1907 Proprietær

Arvid Petersen, f. 7' April 1879.

Søn af Direktør

Allan Petersen, Kbhvn. (Se Den blaa Bog.) Ejer af »Aulholm« pr. Fredensborg, tidligere Driftsbestyrer af Cementfabrikken Cimbria, Hobro, (Løjtnant af Forstærkningen).

IX'') A) Ingeborg Marie Petersen, f. 22' Febr. 1910.

IX'') B) Karen Erika Petersen, f. 4' Marts 1913.



Den yngste Linie.

Frederik Wilhelm Riegels' [VII) 4)] og Andrea Obel's Efterkommere, under VIII''', IX''', X'''.

Deres ældste Søn:

VIII''') 1) *Frederik Wilhelm Riegels,*

(kaldte sig Fritz R., og Navnet Vilhelm som oftest stavet med enkelt V), f. 18' Aug. 1860, død 18' Febr. 1904. — Proprietær.

— Født i det saakaldte »Viborg Krathus«, gik først i Skole i »Non Mølle« og kom senere i »Viborg Latinskole«, men da hans Hjem laa et godt Stykke udenfor Viborg, boede han i Pension hos en Sagfører Wohnsen.

Kom i Landvæsenlære i 3 Aar paa »Borupgaard« ved Silkeborg, blev derefter Forvalter paa »Grauballegaard« ligeledes ved Silkeborg, og da hans Stiffader, Pastor Bruun i Vium, fik andet Embede i Jyllinge, bestyrede han i et Aar Avlsbruget, der hørte til Vium Præstegaard.

Fik derefter Plads som arbejdende Forvalter paa »Nordentoft« i Thy ved Thisted. Indehaveren, der allerede var syg ved hans Ankomst, antog ham inden sin Død som Bestyrer for Enken til Gaarden, som efter 2½ Aars Forløb blev solgt med Fordel. Begrundet paa F. W. R.s Ungdom havde en Inspektør Buus paa Rosvang Overopsyn med »Nordentoft«; paa dennes anbefaling fik han Plads som selvstændig Forvalter paa »Nørregaard«, Lolland. Der var han dog kun et halvt Aar.

Overtog et Par Aar sin Faders Planteskole, men længtes tilbage til Landbruget, forpagtede *Brunshaab ved Viborg* (1887—94), medens Planteskolen blev bortforpagtet til en Gartner Nielsen. Blev gift d. 17' Okt. 1889 (se senere). Købte *Nørregaard* pr. Kvissel i Vendsyssel, som han solgte igen efter 4 Maaneders Forløb uden Tab og vendte tilbage til »Brunshaab«. Da Forpagtningstiden her var udløbet, overtog han igen Planteskolen og købte i Forbindelse hermed en lille Gaard *Søndergaard* ved Viborg, som han efter 5 Maaneders Forløb bortbyttede med Gaarden *Charlottenlund*, han overtog denne d. 28' Sept. 1894.

Charlottenlund beliggende i Kragelund Sogn halvanden Mil fra Silkeborg, ialt ca. 270 Tønder Land, hvoraf ca. 200 Tønder Ager, 50



Tønder Skov, og 20 Tønder Mose. Til Gaarden hørte et Teglværk, som var bortforpagtet. Da F. W. R. døde solgte hans Enke Gaarden til J. J. Hessellund. Efter dennes Død er Gaarden efterhaanden blevet fuldstændigt udstykket.

Det lange velbyggede og velindrettede Stuehus er blevet skaaret midt over, saa det danner 2 Huse; hvert Hus afgiver en stor Bolig for en Husmandsfamilie. Af de 2 Længer, henholdsvis Kostald og Hestestald, har hver Husmand faaet sine Udhuse. Laden er revet ned, og hele den store firlængede Gaard er ganske ukendelig. I 1923 var der ialt 11 Husmandslodder, desforuden havde en Gaardejer købt en hel Del Jord; alle disse Husmandssteder kaldes under eet *Charlottenlund*.

G. m. 17' Okt. 1889 *Johanne Louise Christensen*, f. 22' Juni 1869.

— Datter af Købmand i Viborg Hans Jacob Naschau Christensen, f. 16' Marts 1832, død 7' Jan. 1900, og Hustru, Ane Marie Christine Skive (oprindelig »Schive«), f. 17' Febr. 1838, død 9' Aug. 1913. Om Slægten Christensen findes en Bog »Købmandshjemmet i Viborg« af Anna Frost og Johanne Riegels, udgivet af hendes Nevø, Politifuldmægtig, cand. jur. Mogens Frost 1930 (kun for Slægten), desuden findes Hans Christensen i »Lengnick« under den »Gleerupske Legat-Stamtavle«.

Fru J. Riegels er Søster til den i sin Tid saa bekendte Filmsinstruktør Benjamin Christensen, Hollywood (tidligere Instruktør i Tyskland (»Ufa«), Sverrig og Danmark), og Svigerinde til fhv. Amtslæge Bøggild, Viborg, afd. Dommer Frost, Holsted, og afd. Herredsskriver Rye, Vejle (Søn af General Rye). (Se »Den blaa Bog«.)

Frederik Wilhelm Riegels døde af Sukkersyge paa sin Gaard Charlottenlund, som hans Enke solgte 19' Marts 1904, og s. Aar flyttede hun ind til Viborg, hvor hun har boet siden. I Ægteskabet var der 5 Børn, som følger her:

IX''') A) Anna Marie Andrea Riegels,

f. 28' Sept. 1890 (paa »Bruunshaab«), død 14' April 1917, g. m. 12' Juli 1914 Kommunelærer og Forstander for »Den Tekniske Skole« i Viborg *Rasmus Jørgen Madsen*, f. 23' Juni 1884, død 7' Jan. 1927, Søn af Grdj. Morten Madsen, Langemark, Samsø. I Ægteskabet var der 1 Datter, der blev født 3 Uger før sin Moders Død, og som



knap 10 Aar gammel ogsaa mistede sin Fader, har siden sin Moders Død haft sit Hjem hos sin Mormor, Fru Johanne Riegels i Viborg.

X''') a) *Anna Marie Riegels Madsen*, f. 24' Marts 1917. — Gymnasiast i »Viborg Kathedralskole«.

IX''') B) *Ida Johanne Riegels*,

f. 19' April 1892 (paa »Bruunshaab«).

— Forfatterinde. — Har under Forfatterskabet »Jonna Riegels« skrevet en Digtsamling »Solstrejf« (Gyldendal 1924), og desuden en Række Fortællinger, Noveller, Digte og Artikler i forskellige Uge- og Dagblade. Har to Gange læst egne Digte op i Radioen. — *Chr. Rimstad* skriver i »Tilskueren« April 1926: »Den sidste, der viste et Talent, som glædede baade ved Indholdets og Formens Finhed, var *Jonna Riegels*, der for et Par Aar siden udsendte en lille Bog, der besad dette usædvanlige, et Stof og en Form der dækkede hinanden«.
— Ugift.

IX''') C) *Hans Vilhelm Riegels*,

f. 23' Jan. 1894 (paa »Bruunshaab«).

— Godsejer, Direktør.

— Student fra Viborg Kathedralskole i Juli 1911, cand. phil. m. U. 22' Juni 1912.

Studerede Forstvæsen, 1' Del af Forsteks. Febr. 1913 m. 1' K., ca. ½ Aar paa Benzon Skovridergaard, dernæst 4 Maaneder i Dalarne, Sverrig, som Elev paa Bjürfors Kronopark.

Ophørte med Studierne og tog Ansættelse i *Østasiatisk Kompagni* (Ø. K.) i Teaskovene i Nordsiam, med Station hovedsagelig i »Prae«, fra Aug. 1914 til Marts 1923. Var hjemme paa Ferie i 1918 via Kina, Japan og Amerika og samme Vej tilbage og er paa denne Maade kommet Jorden 2 Gange rundt. Traadte ud af Ø. K. i Begyndelsen af 1924. Var dernæst et Aarstid Medindehaver af en Engros-Importforretning i Prag, Tchekkoslovakiet. Har dernæst været Prokurist i flg. Firmaer i Kbhvn. »P. & S.



Plum« A/S (1925—27), hos »A. S. H. Klitgaard & Co.« (1925—27) og »Philip W. Heyman« A/S og »Stilling Andersen« A/S (1927—30).

Fra 16' Jan. 1930—1. Jan. 1933 Medlem af Bestyrelsen for og Direktør i Automobilfirmaet »H. C. Christiansen« A/S. Købte i Oktober 1931 Godset *Broksø* i Sydsjælland (Herlufmagle Sogn).

— *Broksø* var oprindeligt 3 eller flere Bøndergaarde, der laa paa Spragelse Fang eller Spragelse Ø, og som kaldtes Øen. Den blev 1650 af Fru Ida Daa, Enke efter Chr. Holck til Lundbygaard, skødet til Frands Lykke til Gisselfeld, som opkaldte den efter sin Hustru Lisbet Brok.

Da Gisselfeld efter Sønnen Kaj Lykkes Fald 1661 tilfaldt Kongen, blev *Broksø* nogle Aar efter skilt fra Gisselfeld og lagt til Holmegaard, og under dennes Ejer Otto Krabbe fik den Hovedgaardsrettigheder 1675. *Broksø* var nu forenet med Holmegaard indtil den ved Skøde af 15' Juni 1801 solgtes for 25,000 Rd. til Major, senere Oberst C. L. Post, i hvis Families Besiddelse den har været til 1926. Sønnesønnen Fr. V. Post, der overtog den efter Faderens, Hofjægermester P. F. Posts Død (1878) for 620,000 Kr. døde i 1911, hans Enke ejede den til 1926, da den overgik i Brødrene Madelungs Eje. Den i 1915—16 opførte Hovedbygning (Arkitekt G. B. Hagen) er af Grundmur med to Sidefløje, to Taarne og Tegltag. Til Gaarden hører 900 Tønder Land. Se »Danske Gaarde«.

— G. m. 26' Juli 1925 *Bodil Marie Johanne Jensen*, f. 22' Marts 1906.

D. af Vinhandler, Sparekassedirektør Jens Jensen, Viborg (f. 25' Dec. 1866, død 9' Maj 1925) og Hustru Valborg Laurinze Laursen (f. 4' Marts 1880, død 30' Aug. 1915). (Hun var Datter af Møllejejer Laursen, Rindsholm Mølle.) Som en Pudsighed kan det anføres, at det er det andet Ægtepar i Slægten der hedder »Bodil og Hans Riegels«, idet H. V. Riegels' Tiptipoldeforældre bar de samme Navne, se IV) 3). I Ægteskabet er en Søn, der er den første af Navnet *Riegels*, i Slægtens tiende Generation.



X''') a) Frederik Lennart Riegels,
f. 12' Maj 1929.

IX''') D) Emma Sofie Riegels,
f. 3' Juni 1896 (paa »Charlottenlund«).
— Porcelænsmalerinde. G. m. 31' Marts 1920
Ingeniør, cand. polyt. (Eks. 1913), Medl. af Ingf.
Martin Borch, f. 29' Okt. 1890. Assistent ved
Landbohøjskolen, og Ingeniør ved De Danske Statsbaner,
Søn af Proprietær Niels Glud Borch (f. 22' Juni 1841, død
25' Okt. 1920) og Hustru Marie Sofie Mathilde Hou Fa-
bricius (f. 7' Nov. 1858,). Se P. G. K. Borch:
»Stamtavle over den jydsk Slægt Borch« (Aarhus 1905).*)
Af deres Børn er Fritze og Kirsten Tvillinger.

X''') a) Aase Riegels Borch, f. 5' Febr. 1921.

X''') b) Fritze Riegels Borch, f. 24' Okt. 1923.

X''') c) Kirsten Riegels Borch, f. 24' Okt. 1923.

IX''') E) Chrîsten Winther Obel Riegels,
f. 26' Okt. 1900 (paa »Charlottenlund«).
— Konditionerende cand. pharm. Medhjælpereks.
April 1920, ansat et Aar som exam. pharm. paa Lau-
gavegs Apotek, Reykjavik, Island (1920—21), Kandidat-
eks. 18. Okt. 1922. Se »Farmaceutisk Stat«, og »Dansk
Farmaceutisk Aarbog«. Ugift.

Her fortsættes med Proprietær F. W. Riegels Søskende:

VIII''') 2) Barbara Riegels,
f. 20' Juli 1862, død samme Aar d. 28' Okt.

VIII''') 3) Christen Winther Obel Riegels,
f. 21' Dec. 1863. — Fhv. Fabrikker, ejede det
nuværende A/S »Chr. Riegels Trævarefabrik«, Viborg. Begyndte som
Isenkræmmer i Viborg 1889 og startede 1899 i Forbindelse med sin
Forretning i Store Sct. Hansgade Nr. 3 en Trævarefabrik, og da denne
havde taget et godt Opsving, opgav han sin Isenkramforretning 1901
for fuldstændigt at hellige sig Fabriksvirksomheden. Han anlagde sin

*) Mødrene Slægt se Otto J. Hammerich: »Fra Fladstrand til Frederikshavn«, 1932, Pag. 37.



Fabrik paa samme Grund, hvor hans Faders Planteskole havde ligget, og havde samtidig der en stor Frugthave.

Fabrikken voksede og blev Gang paa Gang udvidet og blev efterhaanden til et meget stort Foretagende. Fabrikant Riegels har siden 1904 lidt af Sukkersyge og han selv siger, at Grunden til, at han lever endnu, er Insulinets Fremkomst, hvilket Middel han har brugt siden 1924 med godt Resultat. Paa Grund af sin tiltagende Sygdom solgte han i 1918 Fabrikken. Han begyndte denne med 4 Arbejdere; da han



Chr. Riegels,
Fhv. Fabrikjer.
Født 21' Dec. 1863.



Anna Augusta Riegels,
f. Skive.
Født 21' Febr. 1878, død 6' Nov. 1932.

solgte var der ansat ca. 150. Den Dygtighed og Foretningssans, hvormed han drev sin Fabrik, bør her fremhæves, især da han var en af Sygdom mærket Mand. Fabrikken overgik til et Aktieselskab, for hvilket Chr. Riegels var raadgivende Direktør, men han trak sig i 1921 ud af det hele og har siden levet som Rentier i Hellerup, hvor han paa Gørlingsvej No. 11 ejer en stor firlænget Villa »Jægergaarden«. Her har Fabrikant Riegels skabt en meget smuk Have, da han i rigt Maal har arvet den Lyst til Havedyrkning, der gaar saa mange Led tilbage i Slægten. Fabrikant Riegels og hans Hu-



stru havde her et ualmindeligt smukt og sjældent lykkeligt Hjem, der altid med kærlig Gæstfrihed har haft sine Døre aabne for Slægtens Unge. Men i de senere Aar har Sorgen holdt sit Indtog i dette Hjem, idet Fabrikant Riegels, en Maaned før dette skrives, har mistet sin trofaste og opofrende Hustru, der er gaaet bort efter mange Aars næsten utrolige Lidelser, der begyndte med en Blindtarmsoperation, og som blev efterfulgt af adskillige andre Operationer, og dertil stødende Sygdomme. Alle disse Tilskikkelser bar hun med en næsten utrolig Villiekraft. Hun ligger begravet paa Hellerup Kirkegaard. G. m. 25' Maj 1896 *Anna Augusta Skive*, f. 21' Febr. 1878, død 6' Nov. 1932, Datter af Farveriejer Edward Skive (f. 16' Aug. 1845, død 9' Okt. 1898) og Hustru Augusta Dorthea Larsen (f. 27' Marts 1843, død 2' Jan. 1908). Farver Skive ejede en stor Ejendom i Viborg (Store Sct. Hansgade 3), hvor han drev Farveri og Forretning. Ejendommen ejes stadig af hans Efterladte. Han var i flere Aar Medlem af Viborg Byraad, var Morbroder til Fru Johanne Riegels f. Christensen (VIII''') 1)), som saaledes baade er Kusine og Svigerinde til Fru Riegels, hvis Søster Frk. Marie Skive (f. 4' Juni 1880,) i mange Aar har været Prokurist hos Fabrikant Riegels og boet hos dem, og nu efter Fru Riegels Død er blevet ham en stor Støtte. — I Ægteskabet var der ingen Børn.

VIII''') 4) Valdemar Riegels,

f. 14' Maj 1865, død 21' April 1868.

VIII''') 5) Emma Riegels,

f. 24' Nov. 1866, død 12' Febr. 1900, g. m. 6' Febr. 1890 Sognepræst i Raklev, *Jens Andersen*, f. 4' Juni 1863, død 17' Jan. 1933. Søn af Grdj. Dbm. Anders Nielsen og Hustru Karen Johanne Hansdatter.

I Ægteskabet var en 1 Søn og 1 Datter:

IX''') A) Andreas Vilhelm Riegels Andersen,

f. 12' Nov. 1890.

— Gaardejer, cand. phil. Ejer af »Enghavegaard« i Sengeløse. Gaarden har i sin Tid tilhørt hans Tipoldefader, g. m. 3' Marts 1915 *Anna Margrethe Gravesen*, f. 22' Maj 1890.



Datter af Tandlæge Carl Christian Gravesen og H. Johanne Frederikke Friis. Deres Børn:

X''') a) *Ellen Ingeborg Riegels Andersen*,
f. 24' Maj 1916.

X''') b) *Emma Riegels Andersen*,
f. 22' Dec. 1917.

X''') c) *Johanne Riegels Andersen*,
f. 11' Okt. 1919.

X''') d) *Agnes Riegels Andersen*,
f. 16' Juni 1922.

X''') e) *Inger Riegels Andersen*,
f. 6' Dec. 1925.

IX''') B) *Karen Johanne Riegels Andersen*,
f. 2' Jan. 1893. G. m. 28' Nov. 1920
Svend Smidt Okholm, f. 24' Jan. 1895.
Fhv. Ejer af »Gamløsegaard« paa Ourø, Søn af Grdj.
Klaus Moltesen Hansen Okholm og H. Thyra Dagmar
Margrethe Smidt. Deres Børn:

X''') a) *Jens Okholm*,
f. 7' Sept. 1921.

X''') b) *Dagmar Margrethe Okholm*,
f. 8' Juli 1923.

X''') c) *Hans Okholm*,
f. 14' Jan. 1925.

X''') d) *Klaus Moltesen Okholm*,
f. 5' Juli 1928.

VIII''') 6) *Wilhelm Riegels*,
f. 10' April 1868, død 25' April s. Aar.



Tilføjelser:

Pag 60. - efter X^{III} a Frederik Lemmel Riezel.

- X^{III} b. - Niels Riezel f. 19/4-1934
X^{III} c. - Nente Riezel f. 2/11-1935
X^{III} d. - Birgitte Riezel f. 13/6-1940.
X^{III} e. - Annette Riezel f. 6/9-1942.

IX^{II} B. Ida Johanne Riezel død 10/12-1939.
IX^{III} E C. W. O. Riezel død 27/11-1935.

Pag. 57.

VIII^{II} 1) Johanne Louise Riezel død 25/1-1941.

Rettelser:

Side 52 nederst staa Vilhelmine,
skal staa Vilhelmine.

Side 54 nederst staa VII^{II}) 5). skal staa VIII^{II}) 5).

Side 58 under IX^{III}) B) staa Forfatterskabet,
skal staa Forfatternavnet.

