



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



*Slægten
Sloth*

SLÆGTEN

SLOTH

SLÆGTEN

SLOTH



Udarbejdet af et udvalg

EGET FORLAG

1957

Omslag:

Den gamle slægtsgaard i Barslev
tegnet af Gerda Rydahl

Tryk:

Koldby Bogtrykkeri pr. Hørdum

Udrundne er de gamle dage
som floder i det store hav,
og hvor sig hviler nu den svage,
der fandt den stærke og sin grav;
men lovet være himlens Gud,
de ædles æt dør aldrig ud.

Mens graven kastes, vuggen gynger,
og liv udsletter dødens spor,
saa altid sig igen forynger
hver ædel slægt i syd og nord,
og mindet, som Guds miskundhed,
forplanter sig i tusind led.

FORORD

Vi har alle gode minder fra vort barndomshjem. Vi husker, naar far og mor fortalte om tiden, da de var børn og unge, fortalte om deres barndomshjem og erindringer fra denne tid. For os børn stod disse erindringer som fra en længst svunden tid — »fra gammel dav«. — Vi forstaar nu, at far og mor dengang var ret unge, og siden har historien gentaget sig. — Vi har fortalt for vore børn, men da stod begivenhederne fra vor barndom og ungdom ikke som noget fjernt, men som noget, der var sket for ikke ret lang tid tilbage.

Da vi var børn, syntes der os saa utænkelig lang tid mellem somrene, nu, da vi er blevet ældre, er somrene saa tæt op ad hinanden — jo, slægterne skifter, som løv i vor lund.

Ofte har vi tænkt tilbage til disse tider, tænkt paa vore bedste-forældre, vore oldeforældre og endnu længere tilbage i tiden. Hvor levede de, og hvordan levede de — vi ved, at deres tid var meget forskellig fra vor — under smaa forhold — i stor nøjsomhed, og vi ved, at de fuldførte deres opgaver, det, som tiden og de forhaandenværende krav stillede til dem, og de var derved med til at skabe et sundt samfund og præge den egn, hvor de havde deres gerning. — De er nu døde, og glemselens taage har for en stor del skjult deres grave, men deres minde lever dog, og deres gerning har givet os, deres efterkommere, en slægtsarv at vogte, ligesom en særpræget egn, et yndigt stykke Danmark er gaaet i arv til os og vore børn. En arv, som vi maa værne om og med vore allerbedste kræfter føre videre. Tiden standser ikke.

Indholdsfortegnelse

Minderne samler	11
Første slægtsfest	12
Slægtsfesten 31. juli 1955	14
Stamtavle nr. I: De ældste generationer	17
Den gamle slægtsgaard	20
Vor bedstefar: Niels Chr. Sloth, Barslev, og hans to hustruer Else Marie Pedersen og Maren Poulsen	21
Stamtavle nr. II: Maren Odgaard Sloth og Ole Nikolaj Nør- gaards slægt	39
Stamtavle nr. III: Christen Sloth, Marie Kathrine Nielsen og Karen Jensens slægt	47
Stamtavle nr. IV: Else Marie Nielsen Sloth og Chr. Odgaards slægt	63
Stamtavle nr. V: Ane Sloth og Kristen Nielsen Bakgaards slægt	77
Stamtavle nr. VI: Knud Vestbjerg Sloth, Kirstine Pedersen og Else Kathrine Nielsens slægt	87
Stamtavle nr. VII: Poul Kallerup Sloth og Kamilla Jensine Kathrine Mikkelsens slægt	103
Stamtavle nr. VIII: Peder Odgaard Sloth og Jensine Marie Christiansens slægt	117
Stamtavle nr. IX: Niels Sloth og Jensine Bisgaards slægt ...	129
Stamtavle nr. X: Carl Chr. Sloth og Marie Holms slægt	137
Bestyrelsen for Slægten Sloth	143
Oversigt over registreringen	145
Afslutning	147
Anmeldelsesblanket	149

Minderne samler

Vi har saa mange kære minder fra vort barndomshjem; jeg vil her nævne et enkelt. Det var, naar familien samledes til familiefest. Det var som regel om sommeren, gaarden stod paa den anden ende, og hvor var vi børn spændte. Først og fremmest samlede interessen sig om tre af fars brødre, som boede længst borte, nemlig onkel Poul og tante Kamilla fra Aarhus, onkel Peder Odgaard og tante Marie fra Esbjerg samt onkel Carl og tante Maric. Ja, saa var alle familiemedlemmer fra Thyholm, fra Brændgaard og Bakgaarden samlede. Hvor var det en stor dag, og som bølgerne gik højt. Vi børn beundrede de tre onkler langvejsfra, for de var saa flinke, og de talte gerne med os. De var jo ikke bønder, men var alle i store virksomheder. Hvor var vi stolte af at være i familie med dem. Der var altid en del fætre og kusiner med — der var Mary og Henny fra Aarhus, Agnes og Ingeborg fra Esbjerg, og der var fætre og kusiner fra Gravgaard, Helligkilde, Brændgaard o. s. v. — Jo, det var en stolt dag.

Og saa hastede tiden, dage blev til aar, de fleste af os blev gift og fik eget hjem. Vi blev alle optaget af at opfylde de krav, som hjemmet og tiden stillede — ja, mange opgaver. Tiden blev ikke som før — alle haster — opgaverne vokser, vi fik saa travlt, saa travlt. Engang imellem jog den tanke igennem os: vor slægt — vi ved, at mange af de ældre er døde, men vore fætre og kusiner, dem som vi legede med som børn, hvor er de — ja, den og den, og alle de andre.

Jeg har tit haft den tanke: hvor kunne det være herligt at prøve at samle slægten, at se og tale med dem, som vi ikke har set, siden vi var børn. Og endelig: at have en slægtsbog eller et slægtsregister, som kunne give i det mindste nogen oplysning

om den nulevende slægt, men ogsaa gerne om vore forfædre igennem generationer.

Det at indbyde til en slægtssammenkomst har flere gange været paa tale mellem nogle af os fætre heroppe i Thy, men det var stadig ikke blevet til noget.

Første slægtsfest

Freddag den 22. maj 1953 samledes hos fætter Emil Bakgaard i »Brændgaard« vi fire fætre: Emil Bakgaard, Magnus Odgaard, »Gravgaard«, Niels Sloth, Ullerup, og Niels Sloth, Hurup. Formaalet var at samle mod til at indbyde til en slægtssammenkomst. Vi havde talt om sagen to og to flere gange og besluttet, at nu skulle det være alvor.

Vi var mest bange for, at tanken skulle faa alt for lille tilslutning, baade fordi det var første gang, og fordi vi ikke var rigtig klar over, hvorledes vi skulle gribe sagen an. Vi var dog enige om, at det første slægtsstævne skulle afholdes i Hvidbjerg, thi det var paa Thyholm, at vore nærmeste, naar vi fører slægten tilbage, havde levet deres liv og haft deres virke. Vi vedtog at indbyde alle efterkommere af vore bedsteforældre: gaardejer Niels Chr. Sloth af Barslev og hans to hustruer: Else Marie og Maren.

Dagen for festens afholdelse fastsattes til søndag den 26. juli 1953 i Hvidbjerg kro. Vi gik saa i gang med forberedelserne, og vi var i sommerens løb samlet adskillige gange. Festedagen oprandt, og til vor store glæde var der samlet ca. 130 familiemedlemmer fra alle egne af landet, ja, endog to fra Sverrig. Vi samledes i Hvidbjerg kro ved kaffebordene, hvor der blev gjort rede for formaalet med sammenkomsten m. m. Derefter var der andagt i Hvidbjerg kirke ved sognepræst Marius Odgaard, Tersløse. Derefter udflugt gennem Thyholm og Jegindø, kort ophold hos gaardejer Harald Sloth, Helligkilde, saa gennem Barslev, hvor slægtsgaarden laa. Hos Magnus Odgaard, »Gravgaard«, havde vi ophold, tilbage til Hvidbjerg kro, hvor vi arran-

gerede fællesspisning og selskabeligt samvær, som afsluttedes med Hans Bakgaard's farvefilm: »Ræven fra Boddum bæk«. Det var iøvrigt en god fest, og vi enedes om at samles igen i aaret 1955.

Ved slægtsfesten vedtoges følgende love:

Efterkommere af gaardejer Niels Chr. Sloth af Barslev, født 1821, død 1887, og hans to hustruer, Else Marie, født 1831, død 1859, og Maren, født 1835, død 1922, forsamlet til slægtsfest i Hvidbjerg den 26. juli 1953, opretter herved en slægtsforening under navnet »Slægten Sloth«, og følgende love vedtages.

1. Alle, der nedstammer fra forannævnte, samt indgifte, kan blive medlem.

2. Formaalet er at søge mere kontakt og kendskab mellem slægtens medlemmer ved sammenkomster hvert andet aar — samt ved udgivelse af et slægtsregister.

3. De enkelte medlemmer er pligtig til at give og skaffe oplysning til slægtsregistret.

4. Slægtssammenkomsterne udgør generalforsamlingen og paa disse vælges en bestyrelse paa 9 medlemmer — en for hver af de 9 slægtsgrene.

5. Valget gælder for perioden til næste slægtssammenkomst. Alle bestyrelsesmedlemmer er paa valg, men kan genvælges. Har et bestyrelsesmedlem fungeret i to perioder, kan der nægtes genvalg.

6. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer.

7. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed, udgiver slægtsbogen, fastlægger afholdelse af slægtssammenkomster og tilrettelægger disse, og foretager iøvrigt bestemmelser om forhold, som kommer til at foreligge samt søger at virke til gavn og styrkelse af foreningens velfærd og trivsel.

8. Kontingentet er mindst 5 kr. for et ægtepar og 3 kr. for et enkelt medlem.

9. Ved slægtssammenkomsterne afgiver formanden beretning om foreningens virke siden sidste sammenkomst, og kassereren fremlægger regnskabet.

10. Slægtssammenkomsterne, der udgør generalforsamlingen, er højeste myndighed og kan ændre lovene og forandre kontingentet.

Der foretoges derefter valg til bestyrelsen, som følger:

Johanne Dueholm, Kvorning, pr. Hammershøj.

Gertrud Marie Sloth, Nørrebrogade 26, Aarhus.

Eva Sloth, Aaboulevard 55, Aarhus.

Poul Sloth, Lavtoftevej 19, Søborg.

Poul Sloth, Give.

Magnus Odgaard, Gravgaard, Hvidbjerg.

Emil Bakgaard, Brændgaard, Ydby.

Niels Sloth, Ullerup, Hurup.

Niels Sloth, Hurup Mark, Hurup.

Desuden vedtoges det at udnævne onkel Carl Sloth og tante Marie Sloth, Aarhus, til æresmedlemmer.

Bestyrelsen samledes og valgte Niels Sloth, Hurup Mark, Hurup, som formand, Emil Bakgaard, Brændgaard, Ydby, som næstformand og Niels Sloth, Ullerup, Hurup, som kasserer.

Slægtsfesten 31. juli 1955

Det var det fineste sommervejr.

Mange gæster ankom om formiddagen og blev fordelt til slægtsmedlemmer til middag.

Kl. 13,30 samledes ca. 150 af slægten i Ydby kirke, hvor sognepræst Karl Sloth Kristensen, Nibe, talte over ordene: »Snorene faldt jer, paa de liflige steder«. Derefter samledes deltagerne hos Nico og Emil i Brændgaard. Her var der et par timers samvær, hvor mange gamle minder blev opfrisket. I haven var opstillet



Fra slægtssammenkomsten i Brøndgaard 31. juli 1955

lange borde, hvor der serveredes kaffe og brød — alle slags bagværk — og alt i ubegrænsede mængder. Fru Nico og hendes hjælpere var elskværdige værtinder.

Efter opholdet i Brændgaard kørte de mange deltagere i biler til Ydby oldtidskirkegaard, hvor gaardejer Mads Poulsen, Søndbjerg, fortalte dennes og egnens historie. Derpaa kørtes gennem Brokjær, Boddum, Doverodde og Dover til Hurup, hvor deltagerne samledes paa missionshotellet til generalforsamling, fællesspisning, frit samvær o. s. v.

Niels Chr. Sloth bød velkommen og mindedes afdøde Johanne Ducholm, som var medlem af slægtsbestyrelsen, samt hendes søster, Anne Marie Hansen fra Novrup ved Esbjerg, der begge var død.

Niels Chr. Sloth aflagde en udførlig beretning.

Niels Sloth, Ullerup, aflagde regnskabet.

Alle valg var genvalg.

Til slægtsbestyrelsen i stedet for Johanne Ducholm valgtes Emil Sørensen, Skjoldedelev pr. Mundelstrup.

Det vedtoges, at Niels Chr. Sloth, Hurup Mark, og Poul Sloth, Søborg, sluttelig skal gennemgaa slægtsbogen med hinanden, inden den er færdig til trykning.

Næste slægtsfest. Paa forslag af redaktør Brix Pedersen vedtoges det eenstemmigt at afholde næste slægtsfest i Aarhus i 1957.

Der var forskellig underholdning. Niels Chr. Sloth takkede alle, som havde været med til at gøre dagen til den rigtig store festdag.

Slægtsbestyrelsen samledes til konstituerende møde og genvalgte Niels Chr. Sloth, Hurup, til formand, Niels Sloth, Ullerup, til kasserer, Emil Bakgaard, næstformand, Magnus Odgaard, medlem af forretningsudvalget.

STAMTAVLE I

De ældste generationer

Der har fra flere sider, — især udenfor det, vi kalder »vor slægt« — været fremsat ønske om, at registret »Slægten Sloth« skulle føres saa langt tilbage i tiden som gørligt og undervejs registrere alle efterkommere af de ældst fundne aner. Dette ønske har vi foreløbig maattet besvare derhen, at vi indtil videre i videst muligt omfang kun vil sætte egen arbejdskraft ind paa opgaven og saaledes ikke tør paatage os et saa omfattende arbejde. — Efter vor opfattelse er den første betingelse for vort slægtsregister den, at anskaffelse af værket bliver økonomisk overkommeligt især for slægtens unge, som jo netop er dem, vi skal have med fra begyndelsen for at sikre tankens videreførelse. I denne forbindelse skal nævnes, at en henvendelse fra et professionelt slægtforsknings-institut med tilbud paa et duplikeret altomfattende register blev afslaaet.

Vort udgangspunkt bliver altsaa, som fastlagt i lovene, vor bedstefar, gaardejer Niels Chr. Sloth, Barslev, og hans to hustruer, men da vi har haft ret let adgang til hans forgængeres data, medtager vi en stamtavle i direkte linie tilbage til gaardejer Knud Kristensen Sloth, født ca. 1720, og det kunne jo være en fremtidsopgave at udbygge denne.

Det er vor tanke, at nærværende register skal føres à jour ved tillægsblade med rettelser og tilføjelser fra aar til aar, og med dette for øje opfordres slægtsmedlemmerne til at holde udvalget underrettet i den henseende, eventuelt ved at give oplysninger ved kommende sammenkomster eller ved anvendelse af blanketten bag i bogen.



Sammenkomst paa »Fredensgaarde» pr. Aarhus

Staaende fra venstre: Niels Sloth, »Hvidbjerggaard«, Poul Sloth, »Fredensgaarde«, Ostehandler P. C. Graugaard, Aarhus, Knud Vestbjerg Sloth, Helligkilde, — ? — Chr. Sloth, »Sejerskilde«, Chr. Bakgaard, »Brændgaard«, Bestyrer Poul Poulsen, »Fredensgaard«, Chr. Odgaard, »Gravgaard«

Siddende fra venstre: Marie Graugaard, Ane Bakgaard, Kamilla Sloth, Maren Odgaard (Norgaard), Else Odgaard

Nr. 1. Knud Christensen Sloth, f. ca. 1720, gift med Karen Nielsdatter (nr. 2). Sloth boede i Barslev, vistnok den gaard, som senere omtales som den gamle slægtsgaard. Øvrige data mangler. Han var vor tip-tip-oldefar, og han havde 2 børn, hvoraf vor tip-oldefar:

Nr. 3. Niels Knudsen Sloth, f. 18/3 eller 18/5 1758, som overtog gaarden efter sin far, og som den 28/2 1786 giftede sig med:

Nr. 4. Else Christensdatter, døbt 11/10 1757, død 1816. De havde 3 børn, hvoraf vor oldefar:

Nr. 5. Christen Nielsen Sloth, f. ca. 1795, død ca. 1829. Gift 19/3 1820 med:

Nr. 6. Ane Nielsdatter, f. 17/8 1797. I dette ægteskab var der 2 børn, hvoraf vor bedstefar nr. 8. Ane Nielsdatter giftede sig atter med nr. 7 Poul Nielsen Vith.

Den gamle slægtsgaard

Den gamle slægtsgaard laa midt i Barslev by, ca. 50 meter øst for vejen, der fører gennem Barslev. Vejen skraanedes stærkt op til gaarden fra kommunevejen. Gaarden havde ca. 35 td. land. Det meste af jorden gik fra kommunevejen i Barslev i et ikke særlig bredt stykke, langt mod øst og grænsede op imod gaarden »Nygaard«s jorder. Det var altsammen megen god jord. Endvidere var der et stykke, vel ca. 8 td. land mindre god jord, som laa sydvest for gaarden og grænsede helt op til hovedlandevejen vest for Flovlev gl. kro. Da jeg i 1905 som ganske ung tjente hos onkel Niels, der jo da havde gaarden, betegnedes det stykke jord altid som »Heden«, skønt det sikkert var adskillige aar siden, det blev opdyrket som saadan, og der blev allerede den gang avlet godt, ogsaa paa dette jordstykke. Bygningerne var i 3 længer. Stuehuset mod nord, stalden mod vest og laden mod syd. Paa den vestre ende af laden var en almindelig husmølle.

Det var gode, solide bygninger, og dengang alle tækket med straa. Jeg tror heller ikke, det dengang var særlig gamle bygninger, og stuehuset især havde et godt, solidt præg.

Da onkel Niels overtog gaarden efter sin moder omkring aarhundredskiftet, blev der bygget et aftægts hus til hende i gaarden mod øst.

Saa vidt det kan skønnes, er denne gaard Sloth slægtens gamle slægtsgaard. Den har i gammel tid været fæstegaard under Hindsels. I Hindsels hoverireglement af 1770 nævnes Knud Christensen (Sloth); (det maa vist blive vor tip-tip-oldefar). Han skal da i landgilde svare 6 rigsdaler og 64 sk. samt spinde 2 pund hør eller 4 pund blaar.

Gaardens hartkorn er da knap 4½ td. I denne gaard har slægten levet gennem generationer, der har de haft deres gerning,

fra denne gaard er udgaaet unge — mænd og kvinder, som har søgt deres gerning omkring paa egnen og viden om, dog maa-ske mest paa Thyholm. Mænd og kvinder, som har formeret slægten og sat dybe spor i egnens og tidens udvikling. Naar jeg ser den gamle slægtsgaard for mig, staar den for mig som hellig og uerstattelig, og det er ikke til at forstaa, at den forlængst er borte. Det var omkring 1918 at den blev et offer for inflationen efter den første verdenskrig. Blev solgt — delt — misrøgtet — nedrevet. Nu er der ikke sten tilbage. Intet som helst viser, hvor den gamle slægtsgaard laa. — Mens dette skete, stod slægtens mænd og kvinder, hvoraf mange i gode og ansete stillinger, bekymrede og bedrøvede og saa til.

Men ingen greb ind.

Niels Chr. Sloth og hans to hustruer, Else Marie og Maren Poulsdatter

Nr. 8. Niels Chr. Christensen Sloth (vor bedstefar) blev født i Barslev den 4/2 1821. Han overtog gaarden efter sin far, og aaret 1852 giftede han sig med Else Marie Pedersen (nr. 9), som var datter af gaardejer Peder Christensen Odgaard af Nørre Hvidbjerg og hustru Maren Andersdatter. Else Marie fødtes 25/3 1831. I ægteskabet blev der 5 børn:

Christen Sloth, f. 12/1 1852 (død som barn).

Maren Odgaard Sloth, f. 24/3 1854, død 20/8 1854.

Maren Odgaard Sloth, f. 10/5 1856 (nr. 12, omtales senere).

Christen Sloth, f. 5/11 1857 (nr. 15, omtales senere).

Peder Odgaard Sloth, f. 23/3 1859, død 10/7 1859.

Lidt om vor bedstemoder, Else Marie's slægt

Else Marie, som er født i Østergaard i Nørre Hvidbjerg 25. marts 1831, var datter af gaardejer Peder Christensen (Odgaard), ogsaa kaldet Nymann, der var født i Jestrup 1776, og

hustru Maren Andersdatter, født i Odby 1790. — Da den lille Peder var 7 aar gl., døde hans moder, og han kom da i pleje hos sin morbroder, Chr. Odgaard i Østergaard. Han er sikkert bleven der, og da morbroderen døde i 1801 og hans enke, Anne Marie Christensdatter, født i Grud i Semb 6. maj 1767, blev boende i gaarden, kan man antage, at han har været bestyrer for hende. Ved kgl. bevilling af 1803 fik han lov til at gifte sig med hende — altsaa med sin plejemor — og sin morbroders hustru. Hun var da 36 aar, han var 27. Gaarden var da under Hindsels, men 1808 købte de gaarden fri. Den 18. maj 1819 døde Anne Marie. Der var 4 børn i dette ægteskab. Allerede samme aar blev Peder Chr. Odgaard gift igen. Hans anden hustru var Maren Andersdatter. Hun var datter af gaardejer Anders Christensen af Serup, Odby sogn, og født 1790.

Ogsaa i dette ægteskab var der 4 børn, hvoraf vor bedstemor, Else Marie, var den yngste, født 25. marts 1831. Peder Chr. Odgaard døde i Østergaard den 9. marts 1850, han blev altsaa 74 aar gl., og staar ved sin død opført som aftægtsmand.

Bedstemors 3 helsøskende var Anders Pedersen Odgaard, født 10. december 1820, død 2. marts 1890. Han overtog fødegaarden og boede der til sin død. — Ane Marie Pedersdatter, født 21. juli 1823. Gift med Jens Larsen. De havde en gaard i Uglev. — Sidsel Katrine Pedersdatter, født 30. august 1829, død 11. april 1895 i Boddum. Gift med Jens Madsen. De boede i en aarrække i gaarden Fuglbæk i Boddum.

Den 23. marts 1859 fødte Else Marie som foran nævnt en søn. Efter fødselen opstod forhold, som jordemoderen ikke selv kunne ordne (antagelig blødning). Lægehjælp var nødvendig. Da den nærmeste læge boede i Vestervig, var det ikke saa ligetil. En vogn blev i største hast forspændt og kørte ad Vestervig til — vel henved 25 km —. Som det var skik dengang, naar det gjaldt livet, blev endnu en vogn sendt afsted. Den første skulle køre alt, hvad remme og tøj kunne holde, den sidste derimod langsommere. Den første vogn skulle saa faa fat i lægen og kørte paany med rasende fart efter Thyholm til. Undervejs mødtes de to vogne, og lægen skiftede om i den anden vogn, som saa satte farten op. Det var frygtelige timer derhjemme i Barslev. Skulle

livet eller døden blive sejrherre i denne kapkørsel. Men døden sejrede; da vognen med lægen rullede ind i gaarden, var Else Marie død. Da man fik hestene spændt fra, faldt den ene død om. Anstrengelserne havde været for store.

Else Maries Gravskrivt lyder saaledes:

Efter haarde Smerter i de sidste Timer hviler i denne Kiste den forkrænkelige Del af den her i Verden virksomme Dannekone, kjærlige Hustrue, og for Børn og Mage en omhyggelig Moder. Hendes Minde er hæderlig iblandt de Omkringstaaende. Hun efterlader sig 3 Børn, og den yngste forarsagede hende Døden, til stor Sorg for den sørgende Enke og de mange Smaa.

Nu hviler hun saa sødt den ømme,
der ved en ufortrøden Vandel var os kjær,
enhver der hende kjendte, vil indrømme,
et Gavn hun blev for Børn og Mage her.
Hun er nu Tabt for os, derfor vi klage.
Men i de frommes Tal, hun lever lykkelig.
Vi kun beklage vil de Børn og Mage,
Der nu igen som Enke finder sig.
Men vær kun Trøst og stands jer Klage,
I finde Lindring, ved den fromme Bøn.
I samles hist, hvor alt engang opklares,
der skal I alle nyde Dødens Løn.

Fred med dit Støv og Glæde med din Sjæl.

Men livet ruller videre.

Den 13. juli 1860 blev Niels Chr. Sloth gift med pigen Maren Poulsdatter af Serup.

Niels Chr. Sloths anden hustru Maren Poulsdatter var født 7. november 1835 i Serup, som datter af Kirsten og Poul Nielsen Kallerup.

Hjemmedøbt 8. november.

Fremstillet i Odby kirke 22. november.

I hendes skudsmaalshog ses, at hun er konfirmeret 25. marts



Maren Sloth

1850. — Ved afgangsexamen fra skolen staar opført i skudsmaalsbogen (marts 1850):

Læsning	ug
Religion	ug
Skrivning	ug
Regning	ug
Opførsel	ug

Underskrevet af sognepræsten for Søndbjerg-Odby, Thorning Christensen.

I dette ægteskab blev der 8 børn, hvoraf een er død som lille.

Else Marie Sloth, født 28. juli 1862 (nr. 18).

Ane Sloth, født 27. april 1864 (nr. 20).

Knud Sloth, født 16. november 1866 (nr. 22).

Poul Kallerup Sloth, født 14/9 1868 (nr. 25).

Peder Odgaard Sloth, født 13/12 1871 (nr. 27).

Niels Sloth, født 26/5 1876 (nr. 29).

Carl Chr. Sloth, født 9. marts 1880 (nr. 31).

Skønt fader egentlig tit fortalte om sit barndomshjem og min-

Niels Chr. Sloth

der fra den tid, kan jeg ikke give noget nøjagtigt billede af livet i slægtsgaarden, udover at livet har været levet paa normal maade efter tidens og egnens skik.

Jeg har indtryk af, at bedstefar var en dygtig landmand, der passede sin gaard. Han var ikke ked af at gøre en handel, men jeg har ikke indtryk af, at han handlede ret meget, ud over, hvad der hørte til gaardens drift. Han tog ikke særlig megen del i kommunale sager og var i det hele taget en hjemmets mand.

Niels Chr. Sloths minde lyder saaledes:

I Aaret 1852 indlod han sig i Ægteskab med Pigen Else Marie Pedersen, og deres kjærlige Ægteskab velsignedes med 5 Børn, hvoraf de 3 er bortkaldte, ligesom den tunge Sorg ramte ham, at den kjære Hustru efter omtrent 7 Aars Ægteskab døde den 24. Marts 1859. Men næste Aar, den 13. Juli 1860, indlod han sig atter i Ægteskab med Pigen Maren Poulsen af Scrup, i hvem han fandt en tro og opofrende Ægtefælle og en kjærlig og omhyggelig Moder for Børnene. Deres lykkelige Samliv velsignedes med 8 Børn, hvoraf de 7 tilligemed Ægtefællen overlever den afdøde.

Han var en opofrende Ægtefælle og Fader, jævn og ligefrem i al sit Væsen, han hævdede sin Plads som en dygtig Mand blandt sin Stand, og han var i Besiddelse af en sjælden Evne til at lede og gribe Tingene an paa en forstandig Maade, hvilket ogsaa tydelig kendtes ved hans Gaards Drift, som han ledede i omtrent 35 Aar. —

I sit Liv var han velsignet med et godt Helbred, indtil de sidste 3 Maaneder, i hvilken Tid han bestandig var fængslet til Sygelejet, og under denne Sygdom endte hans jordiske Liv.

Han vil blive haardt savnet i hjemmet, og det var tilvisse tungt for Hustruen og Børnene at miste ham; men nu da han er død, ville og maa de forstaa, at saaledes var det godt, der maa være en stille Glæde i deres Sorg, der ved den forvandles til Vemod, naar de mindes, hvorledes han, som hans legemlige Kræfter aftog, voksede aandeligt, hvorledes han under Sygdommen sluttede sig nærmere og nærmere til Frelseren, den Herre Jesus Kristus, hvorledes han villig kunde give Afkald, paa hvad, der før var ham saa kjært og i Ydmyghed hengive sig til Guds Vilje, ventende sig alt af hans Naade for Jesu Skyld. Da ville og maa hans efterladte sige Gud og Faderen Tak for alle Ting »i vor Herres Jesu Kristi Navn«.

Gud give, vi hans efterladte Hustru, hans Børn, og vi alle i Sorgens og i Savnets Dage, ja indtil Enden, maa holde fast ved Troen paa Frelseren, den Herre Jesus Kristus og det evige Liv og have nok i Guds Naade.

Efter Niels Chr. Sloths død fortsatte hans enke Maren Sloth gaardens drift i mange aar. De fleste af børnene var jo voksne eller over konfirmationsalderen, da deres fader døde, og de har sikkert hjulpet ved gaardens drift.

Først omkring aarhundredskiftet overtog den næstyingste af børnene Niels Sloth gaarden og blev gift med Jensine Bisgaard. Der blev da bygget det før omtalte aftægtshus mod øst i gaarden, og her flyttede Maren Sloth ind.

Da gaarden blev solgt, og Niels Sloth købte »Hvidbjerggaard«, flyttede Maren Sloth med, og hun døde her i 1922. — På Hvid-

bjerg kirkegaard, sydvest for kirken, findes deres grave, som er omgivet af et smukt jernhegn. På en stor, sort granitsten står:

Niels Chr. Sloth	1821—1887
Else Marie Sloth	1831—1859
Maren Sloth	1835—1922

Om nr. 10, Maren Sloth's (Maren Poulsdatter's) fader, Poul Nielsen Kallerup, vides følgende:

Han er født 1766 i Odby sogn og har antagelig overtaget sin faders gaard i Serup, idet der i kirkebogen staar anført ved hans dødsfald: født sammesteds. — Han døde den 20. februar 1840, 73½ aar gammel, og blev begravet skuddagen 29. februar 1840.

Vistnok 1834 blev han gift med Kirsten Laustdatter fra Barslev i Hvidbjerg sogn. Han var da 68 aar, hun 23.

Kirsten Lausdatter var datter af gaardejer Lars Chr. Jensen Bak og hustru Maren Jørgensdatter af Barslev. Hun var født 24. november 1811, hjemmedøbt samme dag, fremstillet i kirken 12. januar 1812. Faddere var Anders Sørensen, Niels Pedersen, Peder Larsen, Stine Christensdatter og Kirsten Jensdatter. Hun blev konfirmeret den 10. april 1825. Kirsten var en ualmindelig smuk pige — man sagde, hun var en skønhed.

Om Poul Kallerup fortælles, at han var en dygtig landmand, og paa sine gamle dage var han en flittig bibellæser. Han havde for skik, hver aften før han gik i seng, at stå en stund i sin indgangsdør og lade blikket hvile på nattehimlen.

Det fremgaar af familieoptegnelser fra Helligsøgaard, at det var et velhavende gaardmandshjem, de ejede i Serup.

Kirsten Kallerup betegnes som en god, og meget dygtig bondeskone; man sagde, der var strøet sand tidlig paa morgenen hos hende. Gulvne var jo den gang hvidskurede og blev bestrøet med sand. Mange hjem havde dog kun stampet lergulv i deres stue, dog var der ofte under bænk og bord lagt gule mursten. Ogsaa paa lergulvet blev der strøet sand.

Der fortælles, at da Poul Kallerup laa paa sit dødsleje, kom der en ung mand iført stadstøjet ind i stuen. — Han havde hørt, at Poul Kallerup var død, og han ville da bejle til Kirsten — det

gjaldt jo om at komme først. — Da Poul Kallerup saa ham, tiltalte han ham med ordene: »Naa, du troede nok, at jeg var død.« Den unge mand blev forlegen og forsvandt.

Min fader, nr. 15 (Chr. Sloth, Sejerskilde), har fortalt, at den dag, Poul Kallerup blev lagt i kiste, havde der meldt sig 7 bejlere.

Som før meddelt døde Poul Kallerup den 20. februar 1840.

I Kirsten og Poul Kallerups Ægteskab var der 2 Børn, nr. 20, Maren, senere gift med nr. 8, Niels Chr. Sloth, Ane, senere gift med N. Smed, Helligsøgaard.

Kirsten blev hurtigt efter Poul Kallerups død gift med Knud Vestbjerg Mikkelsen, med hvem hun havde 7 børn.

Else, født 9. marts 1841.

Anna Kirstine, født 2. februar 1843.

Pouline, født 24. september 1845.

Anne Knudsen, født 29. september 1847.

Laurine, født 13. december 1849.

Karen, født 27. juli 1852.

Poul Kallerup, født 4. maj 1854.

Kirsten Kallerup overlevede ogsaa sin anden mand.

Den 24. marts 1883 tilskøder hun gaarden af hartkorn 3 td. 7 sk. 2 fdk. og 1½ album til sin søn, Poul Kallerup Knudsen, og sin svigersøn (Laurines mand), Niels Jensen, Harregaard i fællesskab, og hun blev saa aftægtskone hos dem til sin død den 25. september 1889. Hun blev saaledes 78 aar gammel.

Som før meddelt var Kirsten datter af gaardejer Lars Chr. J. Bak og hustru, Maren Jørgensdatter af Barslev. Til oplysning endvidere, at de foruden Kirsten havde 6 børn:

Christen, født 11. december 1793.

Jens, født 25. december 1795,

Mariana, født 26. juli 1798.

Jørgen, født 26. april 1801.

Jens, født 17. november 1806.

Mette Kirstine, født 14. marts 1809.

Kirsten Kallerup

Kirsten, der var født 24. november 1811, var altsaa den yngste i søskendeflokken.

Lars Chr. Jensen Bak døde den 6. juli 1831.

Hans fader var ogsaa gaardejer i Barslev og hed Chr. Bak.

Afskrift af aftægtskontrakt

(cand. jur. C. Bay, herredsfuldmagtig, Vestervig, Thy)

I Anledning af at vor Moder og Svigermoder, Kirsten Laustdatter, Enke efter Knud Mikkelsen, Dags Dato har meddelt os Skjøde paa sin nedennævnte Ejendom i Scrup, Odby Sogn, forpligter vi, hendes Søn, Poul Kallerup Knudsen, og Svigersøn, Niels Jensen Harregaard, os herved i Forening, med Halvdelen hver, til at yde hende, saalænge hun lever, følgende aarlige

Aftægt:

A. Saalænge hun hermed er tilfreds, skal hun have Kosten ved vort Bord sammen med os, eller den af os, der bebor Gaarden, og i enhver Henseende lige saa god, som vi nyder den, og desuden i Gaarden hos os fri Husly og god Sengelejlighed, Lys,

Varme, Vask, Klæder, Pleje og Opvartning, og i Sygdomstilfælde fri Lægehjælp og Medicin, kortsagt alle hendes Fornødenheder uden Undtagelse alt og godt i alle Henseende.

B. Bliver hun utilfreds med at henleve paa foranførte Maa-
de og ønsker at føre sin egen Husholdning, da ere vi pligtige til
istedetfor Ydelserne efter Pkt. A., som da bortfalde, at yde
hende følgende Præstationer:

1. Med et halvt Aars Varsel skulle vi opføre og indrette en
bekvem Aftægtsbolig for hende, enten som en Tilbygning til
Vaaningshuset eller som en særskilt Bygning paa det vesten for
Gaarden værende Stykke Have, Trekanten kaldet, hvortil hun
hendes Livstid skal have Brugsret. Byggepladsen vælges efter
hendes Ønske, og Aftægtsboligen skal indrettes saaledes at hun
er tilfreds med samme. — Ligesaa er vi forpligtede til at afgive
Byggeplads i den ved Gaarden værende indhegnede Have til Af-
tægtskonen saalænge hun lever, men Datteren Else Knudsen maa
kun alene bebo et Hus, som hun for egen Regning opfører paa
nævnte Plads — Aftægtskonens Aftægtshus vedligeholdes af os.

2. Naar vor Moder og Svigermoder indflytter i Aftægtslej-
ligheden, maa hun til Brug hendes Livstid ud tage efter eget
Valg af Gaardens Bohave samtlige Genstande, hun finder at
have Brug for til hendes særskilte Husholdningsførelse, nemlig
2 Sengesteder, et Stueuhr, en Kakkellovn og Ramme m. m.

3. Fra den Dag at regne, da hun tager Aftægtslejligheden i
Besiddelse, er vi pligtige til at levere hende frit i samme i friske
og gode Varer og af forsvarlig Vægt og Maal følgende Natural-
ydelse, nemlig

a. Med $\frac{1}{4}$ Del hvert Fjerdingaar og forud Fjerdingaaret: 4
Tdr. Rug, 2 Tdr. 2radet Byg og 2 Tdr. 6radet Byg, $\frac{1}{2}$ Skp. Kog-
ærter, 52 Pund Smør, 16 Pund Kaffe, 12 Pund Kandis, 16 Pund
Cikorie, 16 Pund Melis og 8 Pund Sirup. 20 Potter Brændevin,
4 Pund Røgtobak Nr. 3, 32 Pund Flormel samt i Kontanter 50
Kr., er Halvtreds Kroner.

b. Hver Vinter: 8 Pund Aal.

c. Hvert Efteraar: 2 Tdr. friske Kartofler, 48 Pund Flæsk uden Ben, 4 Pund usmeltet Svinefedt, 32 Pund Ost, 48 Pund friske Havtorsk, 16 Pund Hør, 1 Pakke Tvist, 1 Skp. Salt, 4 Pund Humle, 8 Pund grøn Sæbe, 6 Snese Hønsæg, 2 fede Gæs a 12 Pund Stykket, 2 fede Ænder, 2 fede Slagtefaar, som hun maa udtage af Gaardens til Slagt bestemte Faar og 6 Pund tør Torsk.

d. Hver Sommer 8 Pund Aal.

e. I rette Bjergningstid 9 Læs Skudtørv fra Harsyssel og 4 Læs Hugtørv fra Gaardens Ejendom; Alt a 21 Snese pr. Læs.

f. Daglig 3 Potter nysmalket Mælk.

g. I Sygdomstilfælde skulle vi befordre Præst og Læge til hende.

h. Paa hendes Forlangende skulle vi besørge Korn frit og fra Mølle, levere hende det fornødne Strøsand og Sengehalm, samt stedse give hende fri Adgang til og Brug af Gaardens Brønd.

Vi skulle derhos betale Løn til en Pige, dog ikke over 60 Kr. aarlig.

Pigen fæster hun selv og giver hende Kost og Logi.

C. Saafremt vi eller En af os afhænder Gaarden eller Andelen i samme, medens Aftægtskonen lever, da ere vi eller den af os som sælger, forpligtet til at udbetale hende kontant en Sum af henholdsvis 2000 Kr. eller 1000 Kr., altsaa: 1000 Kr., er Et Tusinde Kroner, fra den af os, der sælger sin Andel, og 1000 Kr., er Et Tusinde Kroner, fra hver af os, hvis begge afhænder Gaarden. Denne Udbetaling paahviler os dog ikke for Overdragelsen imellem os indbyrdes; men hvis den, der da bliver Eneejer af Gaarden, atter skulde afhænde samme, paahviler Forpligtelsen til Udbetaling af 2000 Kr. ham alene.

D. Ved Aftægtskonens Død ere vi pligtige at besørge hende hæderligt og anstændigt begravet efter Egnens Skik og Brug. Alt, hvad hun ved hendes Død efterlader sig, skal uden Undtagelse tilfalde nedenfor nævnte umyndige Børn efter hendes afdøde Datter, Ane Kirstine Knudsen, til indbyrdes lige Deling.

I Forbindelse hermed erkjende vi hermed at være skyldige til efternævnte Søskende og Svogre, nemlig:

1. Marcen Poulsen, gift med
Niels Chr. Sloth, Gaardejer i Barslev,
2. Ane Poulsen, Enke efter
Gaardejer Niels Smed, Helligsøgaard,
3. Else Knudsen, ugift, Odby,
4. Ane Knudsen, gift med
Gaardejer Jens Nielsen Brogaard, i Hellerød,

til hver 1000 Kr. eller saaledes ialt 4000 Kr., skriver Fire Tusinde Kroner, der indestaar uopsigelige og rentefrie i Gaarden og udbetales uden Opsigelse med 500 Kr. til hver i 11. Juni Termin 1884 (Fire og Firsindstyve) og med Renter eller 500 Kr. til hver i den Termin, 11. Juni eller 11. December, der indtræffer et fuldt halvt Aar efter Aftægtskonens Død.

Desuden forpligte vi os herved til at udbetale til hver af efternævnte 4 umyndige Børn af Aftægtskonens afdøde Datter, Ane Kirstine Knudsens Ægteskab med J. Pedersen, nu i Kjøbenhavn, nemlig:

- a. Ane Marie Pedersen,
- b. Knud Vestbjerg Pedersen,
- c. Cecilie Møller Petrine Pedersen,
- d. Anders Møller Pedersen

den Sum 250 Kr. eller samlede ialt — 1000 Kr. — skriver Et Tusinde Kroner, der udbetales dem efterhaanden som de opnaar 18 Aars Alderen, til hvilken Tid hver saaledes erholder 250 Kr. i den Termin, der indtræffer et fuldt halvt Aar efter at vedkommende har opnaaet 18 Aars Alderen.

Imidlertid ere de uopsigelige og forrentes med 4 % p. a., der erlægges til de Umyndiges Værge og anvendes til de Umyndiges Underholdning.

Til Sikkerhed for vore foranstaaende Aftægts- og Obligationsforpligtelser giver vi hermed Panteret i den os ifølge Skjøde af

D. D. tilhørende, i Serup By, Odby Sogn, beliggende Gaardejendom med Bygninger og Jorder:

Matr. Nr.	5a	3 Td., 1 Skp., 2 Fdk., ½ Alb.		
—	- 32g	3 - 1 - 2 - 1¼ -		
—	- 33l	3 - 1 - 2 - ½ -		
—	- 34a	3 - 1 - 2 - 1½ -		
—	- 34u	3 - 1 - 2 - 2¼ -		
—	- 35e	Hovedparcel 2 - ¾ -		
—	- 35h	— 1 - 1¼ -	48 Kr. 28 Ø.	
—	- 35o	— 1 - ¼ -		
—	- 36h	— 1 - 2¾ -		
—	- 37b	— 1 - 2 -		
—	- 38b	— 1 - ¼ -		
—	- 38g	— 1 - ¾ -		
—	- 38al	— 1 - 1½ -		

herunder hører Matr. Nr. 32a og 38 ao,

Matr. nr. 5e 2¼ Album.

samt Anpart Kongekorn - Kirkekorn og Kvægtiende af formeldt Matr. Nr. 5 a — 5 e; Jordernes Avl og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd, Gødningen, al til Ejendommen hørende Besætning og Inventarium, og i Ildsvaadetilfælde Brandforsikringssummen for Bygningerne og det pantsatte rørlige Gods; alt med 1ste Prioritet

til vor Moder og Svigermoder

og med Prioritet derefter for Udbetalingerne til mine Søkende og Svigermoder os ialt 5000 K r o n e r.

Med nærværende Pantsætning forbliver
efter

Kjøbekontrakt af 23. April 1862 tinglæst 15. Maj s. a.

Nærværende Kontrakt bliver promtex og skadesløst at opfylde og i Søgsmalstilfælde underkaster vi os den hurtige Retsforfølgning efter F.r. af 25. Januar 1828.

For det stemplede Papirs Skyld ansættes Aftægtskontrakten til følgende Værdi:

Brugsretten aarligt af Hus, Jord og Løsøre	20,00 Kr.
Korn 95 Kr., Ærter 1 Kr., Smør 40 Kr., Kaffe 12 Kr., Sukker 14 Kr., Sirup 2 Kr.	164,00 Kr.
Brændevin 7 Kr., Tobak 3 Kr., Aal 5 Kr., 50 Kr., Aal 7 Kr.	72,00 Kr.
Kartofler 6 Kr., Flæsk 20 Kr., Fedt 2 Kr., Ost 8 Kr., 3 Kr., Hør og Tvist 10 Kr.	49,00 Kr.
Salt 1,50 Kr., Humle 4 Kr., Sæbe 3 Kr., Æg 4 Kr., 2 Gæs 10 Kr., 2 Ænder 5 Kr.	27,50 Kr.
2 Slagtefaar 60 Kr., tør Torsk 1,50 Kr., Ildebrændsel 30 Kr., Mælk 90 Kr.	181,50 Kr.
	15 Kr.
	70 Kr.
	<u>85,00 Kr.</u>
	Ialt
	<u>599,00 Kr.</u>
der for 5 Aar udgør	2.995,00 Kr.

Dertil kommer:

1. Aftægts	600,00 Kr.
2. Eventuel Udbetaling af	2.000,00 Kr.
3. Begravelsesomkostninger	105,00 Kr.
	— 2.705 Kr.
	<u>Tilsammen</u>
	<u>5.700,00 Kr.</u>

skriver Fem Tusinde og Syv Hundrede Kroner.

Nærværende Dokument begjæres herefter thinglæst som Aftægtskontrakt for anførte Sum 5700 Kroner og som Pantebrev for 5000 Kroner.

Jeg, Kirsten Laustdatter, erkjender herved, at foranstaaende Kontrakt i Et og Alt er overensstemmende med derom truffen Aftale og erklærer mig derfor herved tilfreds med samme.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter.

Vidnefast.

Serup, den 24. Marts 1883.

Poul Kallerup Knudsen.

Niels Jensen Harregaard.

Kirsten Laustdatter

med ført Pen.

Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Datoens Rigtighed.

Søren Kristensen. Martinus Larsen.

Læst under Hassing Refs Herreders Ret den 5. April 1883 og protokoleret.

Læsning, § 66	Kr. 5,33
do. § 68	Kr. 5,33
Indførelse	Kr. 0,93
Indførelse	Kr. 2,32
Kopi	Kr. 1,50

Bestemmelsen i foranstaaende Aftægtskontrakt, Post D, at mine Efterladenskaber ved min Død skal tilfalde min afdøde Datter, Ane Kirstine Knudsens Børn til lige Deling tilbagekaldes herved, hvorimod jeg herved bestemmer, at mine Efterladenskaber ved min Død skal tilfalde mine egne levende Børn til lige Deling og forpligte Aftægtsyderne sig ved deres Underskrifter til at opfylde min her fremsatte Vilje.

Serup, den 30. Juli 1887.

Kirsten Laustdatter.
m. f. P.

Niels Jensen Harregaard.
Poul Kallerup Knudsen.

Til Vitterlighed:
Christian Hansen. Obbekjær

Underskrevne Jens Nielsen Brogaard vedstaar herved at have modtaget den mig ved nærværende Kontrakt tilsagte Kapital af 1000 Kr. og meddeles herved for Modtagelsen Kvittering.

p. t. Hvidbjerg pr. Th. den 6. Oktober 1890.

Jens Nielsen Brogaard.

Underskrevne Maren Poulsen, Niels Chr. Sloths Enke, erkjender herved at have modtaget de mig ved nærværende Kon-

trakt tilsagte 1000 Kr. og meddeler herved for Modtagelsen Kvittering.

p. t. Hvidbjerg p. Th. den 11. Oktober 1890.

Maren Poulsen
(hensidder i uskiftet Bo ifølge
tinglæst Skifteretsattest).
(Hvidbjerg Folio 1154).

Underskrevne Ane Poulsen, Enke efter Niels Smed i Helligsøgaard, erkjender herved at have modtaget de mig ved nærværende Kontrakt tilsagte 1000 Kr. og meddeler herved Modtagelsens Kvittering.

p. t. Vestervig den 14. Okt. 1890.

Ane Poulsen.

Nærværende Aftægtskontrakt af kapitaliseret Værdi 5700 Kr. begjæres herved aflyst i Retten og udslettet af Pantebogen under Henviisning til vedlagte Dødsattester for Aftægtsnyderne Kirsten Larsdatter og Else Knudsen Vestbjerg.

Vestervig, den 14. Oktober 1890.

For Vedkommende
Carl Bay, Herredsfuldmægtig.

I Henhold til Fuldmagt af November 1884 fra Arvinger i Dødsboet efter den under 11. December 1883 afdøde Pige Else Knudsen af Odby, hvis Bo under 15. Januar 1884 af Hassing Refs Herreders Skifteret blev overdraget bemeldte Arvinger til privat Skifte og Deling, kvitterer jeg herved for Modtagelsen af de nævnte Else Knudsen ved nærværende Kontrakt tillagte 1000 Kr., der i 11. December Termin 1884 blev indbetalt i Boet mod en Godtgørelse til Debitorerne af 100 Kr. paa Grund af den til Gjælden knyttede Uopsigelighed.

Nærværende Kontrakt kan derfor forsaavidt angaar de Else Knudsen tillagte 1000 Kr., udslettes af Pantebogen.

Brahetrolleborg, den 3. November 1890.

H. B. Jansen,
fhv. Herredsfuldmægtig i Vestervig.

For Modtagelsen af de Cecilie Møller Pedersen og Anders Møller Pedersen tillagte Beløb 250 Kr. til hver eller ialt 500 Kr. kvitteres herved af mig som Værg.

2 Værgesbeskikkelser følge.

Scrup, den 12. December 1890.

Søren Kristensen.

For Modtagelsen af de Knud Vestbjerg og Ane Marie Pedersen tilkommende ialt 500 Kr., er Femhundrede Kroner, meddeles herved Kvittering af mig som befuldmægtige og Kurator.

2 Kuratorbeskikkelser og 2 Fuldmagter vedlægges.

Hvidbjerg, den 18. Decbr. 1890.

A. Møller Pedersen.

STAMTAVLE II

Maren Odgaard Sloth og Ole Nikolaj Nørgaard Pedersen's slægt

Nr. 12. Maren Odgaard Sloth blev født den 10. maj 1856. Hun var jo Else Marie og Niels Chr. Sloths tredie barn, men de to første døde, og hun blev saaledes den ældste af søskendeflokken, der voksede til. — Aaret 1878 blev Maren Odgaard gift med Nikolaj Nørgaard, der var født 22. november 1846 i Hvidbjerg v. Aa. Han var søn af gaardejer Ole Nørgaard.

Nr. 13. Ole Nikolaj Nørgaard Pedersen var en driftig mand, han var med i det, som det nye og moderne landbrug dengang arbejdede heneft. Han var een af de første paa Thyholm, der dyrkede roer, og han var blandt de første, der oprettede mejeri.

Jeg er desværre for ung til at kunne huske Nikolaj Nørgaards manddomsgerning paa Thyholm, men jeg ved, at han byggede to nye gaarde i Barslev, nemlig Nygaard i nærheden af Hvidbjerg station samt en gaard vest for Barslev. — Han opførte og lod indrette mejeri i en ejendom lige vest for slægtsgaarden, som blev kaldt »Ny Mønster«. Den første gang, jeg kan huske, at jeg var med far og mor paa besøg hos Nikolaj Nørgaard, var paa Smerup fattiggaard, hvor han da var bestyrer.

I det Thylandske Landøkonomiske Selskabs jubilæumsskrift kan jeg se, at N. N. sidst i halvfemserne har været i dennes bestyrelse, hvilket kan tages som et bevis for, at der har været respekt for den unge, moderne landmands gerning. — Jeg husker fra en familiesammenkomst følgende: Nikolaj Nørgaard og far diskuterede landbrug (far var en dygtig og praktisk landmand). N. N. søgte at overbevise far om ajlens værdi. Far havde dengang ingen særlig tro paa ajlens egenskaber som gødning,

12 Maren Odgaard Sloth
13 Ole Nikolaj Nørgaard Pedersen
14 Niels Lyngs Nielsen

33 Ane Marie Nørgaard Pedersen
34 Hans Nielsen Hansen

35 Else Marie Nørgaard Pedersen
36 Emil Hilbert Sørensen

37 Niels Nørgaard Pedersen
38 Anna Hansen

39 Johanne Kristine Nørgaard
Pedersen
40 Niels Dueholm Jensen

160 Ella Kirstine Hansen
161 Niels Peter Nielsen

162 Niels Aksel Hansen
163 Agnes Marie Sørensen

164 Ove Nørgaard Hansen
165 Magda Kempe

166 Aage Emil Hansen
167 Gunhild Margrethe Olsen

168 Arne Nørgaard Hansen

169 Martin Odgaard Hansen

170 Oscar Emil Hansen

171 Otto Andreas Hansen

172 Henny Andrea Hansen
173 Børge Arnold Røjkjær Carlsen

174 Anna Marie Hansen
175 Jørgen Mahler

176 Tage Kristian Hansen

177 Inga Margrethe Hansen
178 Johannes Olesen

179 Svend Aage Nørgaard
180 Agnes Lønbæk

181 Henning Nørgaard

182 Helga Nørgaard Dueholm Jensen
183 Theodor Jepsen

184 Ellen Nørgaard Dueholm Jensen
184a Børge Østergaard Ibsen

185 Ingemann Nørgaard Dueholm Jensen

186 Rigmor Nørgaard Dueholm Jensen
186a Arne See Skaarup

187 Niels Nørgaard Dueholm Jensen

373 Henning Hansen
374 Hans Verner Hansen
375 Lissi Hansen

376 Tove Hansen
377 John Hansen

378 Tage Odgaard Hansen
379 Bente Hansen

379a Birthe Mahler
379b Preben Mahler

379c Susanne Olesen
379d (pige) Olesen

380 Gustav Nørgaard
381 Aksel Nørgaard

382 Hanne Marie Jepsen
383 Niels Rysgaard Dueh. Jepsen
384 Inge Dueholm Jepsen
385 Jens Dueholm Jepsen

*Ole Nikolaj Nørgaard
og Maren Odgaard Sloth*



men Nikolaj Nørgaard sagde, at en pot ajle havde samme værdi som en pot skummet mælk. Umuligt, sagde far, en pot skummet mælk kan blive til ajle, men ajlen kan ikke blive til sk. mælk.

Kort efter aarhundredskiftet forlod N. N. Thyholm og overtog ledelsen af en større gaard i Skjoldlev. Senere købte han en mindre gaard dér, som han drev til sin død den 22. november 1918. De sidste mange aar var han plaget af sygdom, og jeg husker ham bedst som en ældre mand, der rystede saa stærkt paa hænderne, at jeg aldrig synes at have set noget tilsvarende. Jeg ved, at hans aand vedblev at være ung, og hans energi og virkekraft kunne ikke hæmmes trods sygdom og alder.

Maren Odgaard Sloth (nr. 12) havde i alle de forskellige tilskikkelser været sin mand en god hustru og en god moder for deres 4 børn. Hun havde været i stand til at opfylde de krav, som stilles til en hustru under vidt forskellige forhold og kaar. Efter sin mands død solgte hun ejendommen i Skjoldlev og blev senere gift med gaardejer Niels Lyngs Nielsen (nr. 14) i

Lyngs. Hun døde i Odgaard i Lyngs den 26. januar 1934 og blev begravet paa Lyngs kirkegaard den 1. februar.

Maren Odgaard og Nikolaj Nørgaards børn:

Nr. 33. Ane Marie Nørgaard, født 6/11 1879.

Nr. 35, Else Marie Nørgaard, født 26/11 1885.

Nr. 37. Niels Nørgaard, født 24/12 1895, død januar 1951.

Nr. 39. Johanne Nørgaard, født 31/8 1896, død oktober 1954.

Nr. 33. Ane Marie Nørgaard, født i Barslev 6. november 1879, gift med nr. 34, Hans Nielsen Hansen, født 15. januar 1878 i Janderup pr. Varde, søn af grd. Niels Andersen Hansen. Efter giftermålet i 1902 overtog de Møllegaarden i Novrup ved Esbjerg. Nu er det meste af Møllegaarden udstykket, idet Esbjerg bys fortsatte vækst forlængst har udnyttet gaardens jorder til byggegrunde og haver. Der er nu kun faa tønder land tilbage, som udnyttes til gartneri. — Ane Marie Nørgaard døde den 12. maj 1955.

Der er 12 børn:

Nr. 160. Ella Kirstine Hansen, født 16/3 1903 i Jerne.

Nr. 162. Niels Aksel Hansen, født 22/9 1904 i Jerne.

Nr. 164. Ove Nørgaard Hansen, født 26/7 1906 i Jerne.

Nr. 166. Aage Emil Hansen, født 6/12 1907 i Jerne.

Nr. 168. Arne Nørgaard Hansen, født 21/8 1909 i Jerne.

Nr. 169. Martin Odgaard Hansen, født 2/3 1911 i Jerne.

Nr. 170. Oskar Emil Hansen, født 20/11 1912 i Jerne.

Nr. 171. Otto Andreas Hansen, født 3/4 1914 i Jerne.

Nr. 172. Henny Andrea Hansen, født 16/7 1915 i Jerne.

Nr. 174. Anna Marie Hansen, født 7/8 1917 i Jerne.

Nr. 176. Tage Kristian Hansen, født 21/5 1919 i Jerne.

Nr. 177. Inga Margrete Hansen, født 25/2 1921.

Nr. 160, Ella Kirstine Hansen, født 16. marts 1903, gift med nr. 161, Niels Peder Nielsen, født 13. maj 1898 i Veldbæk ved Esbjerg. De har en gaard i Veldbæk. Ingen børn.

Nr. 162, Niels Aksel Hansen, født 22. sept. 1904, gift med nr.

163, Agnes Marie Sørensen, født 5. januar 1908 i Hygum ved Esbjerg. Niels A. Hansen har været mælkehandler i Esbjerg. Han er nu ansat ved Hvidovre rutebiler. De har 3 børn:

Nr. 373, Henning Hansen, født 6. november 1936 i Esbjerg. Han er bankassistent i Folkebanken i København.

Nr. 374, Hans Verner Hansen, født 13. april 1941 i Esbjerg.

Nr. 375, Lissi Hansen, født 3. juni 1946 i Esbjerg.

Nr. 164, Ove Nørgaard Hansen, født 26. juli 1906, gift med nr. 165, Magda Kempe, født 1. april 1914 paa Bornholm. Ove N. Hansen er anlægsgartner i København. De har 2 børn:

Nr. 376, Tove Hansen, født 26. maj 1938 i København. Hun er bankassistent i Landmandsbanken i København.

Nr. 377, John Hansen, født 17. april 1944 i København.

Nr. 166, Aage Emil Hansen, født 6. dec. 1907, gift med nr. 167, Gunhild Margrethe Olsen, født 5. april 1916 i Aaker, pr. Aakirkeby, Bornholm. Aage E. Hansen er handelsgartner i København. De har 2 børn:

Nr. 378, Tage Odgaard Hansen, født 15. okt. 1937 i København. Han er elektriker.

Nr. 379, Bente Hansen, født 11. nov. 1939 i København.

Nr. 168, Arne Nørgaard Hansen, født 21. aug. 1909. Han driver gartneri paa et stykke jord, som er udstykket fra faderens gaard i Novrup. Han er ugift.

Nr. 169, Martin Odgaard Hansen, født 2. marts 1911 i Novrup, død sammesteds 26. okt. 1923.

Nr. 170, Oscar Emil Hansen, født 20. nov. 1912. Han blev udlært som mekaniker. Døde 22. jan. 1935.

Nr. 171, Otto Andreas Hansen, født 3. april 1914. Han driver gartneri paa fødegaarden i Novrup og er ugift.

Nr. 172, Henny Andrea Hansen, født 16. juli 1915. Gift med nr. 173, Børge Arnold Røjkjær Carlsen, søn af J. J. Carlsen, Tvorup ved Thisted. Børge A. R. Carlsen døde i oktober 1954, og Henny Carlsen bor nu Kirkegade 33, Esbjerg. Ingen børn.

Nr. 174, Anna Marie Hansen, født 7. aug. 1917, gift med nr. 175, Jørgen Mahler, søn af rebslager Mahler, Ribe. Jørgen Mahler er ingeniør i København. De bor Brøndbyvestervej 5, Glostrup, og der er 2 børn i ægteskabet:

Nr. 379a, Birthe Mahler, født i Glostrup 29. juni 1950.

Nr. 379b, Preben Mahler, født i Glostrup 1. dec. 1951.

Nr. 176, Tage Kristian Hansen, født 21. maj 1919, død 1. december 1929.

Nr. 177, Inga Margrethe Hansen, født 25. febr. 1921. Udlært som damefrisørinde, bestyrede »Odense-salonen« i Esbjerg indtil sit giftermål med nr. 178, overfenrik Johannes Olesen, Rughaven, Aalborg, født 25. nov. 1924 i Aabybro. De bor nu Kastрупvej 322, Kastруп. 2 børn:

Nr. 379c, Susanne Olesen, født i Sønderborg 23. marts 1954.

Nr. 379d, (pige) Olesen, født i Kastруп 25. nov. 1955.

Nr. 35. Else Marie Nørgaard, født i Barslev 26. nov. 1885, gift med nr. 36, Emil Hilbert Sørensen, født i Lading sogn, Aarhus amt, den 12. juli 1887. Else havde i sin ungdom forskellige pladser i Thy, bl. a. var hun i nogle aar hos moster Ane paa Brændgaard i Ydby. De sidste aar, da hendes forældre havde ejendommen i Skjoldlev, og da det stod smaat til med helbredet, hjalp hun til med gaardens drift, saavel i mark og stald som ved huslig gerning. Hendes dengang tilkommende mand (nr. 36, Emil Hilbert Sørensen) var bestyrer paa ejendommen. Efter hendes fars død i 1918 blev gaarden solgt, og Emil og Else købte en anden ejendom paa 8 tønder land, ligeledes i Skjoldlev. Emil H. Sørensen blev i juli 1955 indvalgt i bestyrelsen for »Slægten Sloth« i stedet for afdøde Johanne Dueholm. Der er ingen børn.

Nr. 37, Niels Nørgaard, født 24. dec. 1895. Han blev gift med nr. 38, Anna Hansen. De havde forskellige ejendomme, bl. a. »Øster Toftum« i Heltborg sogn i Thy. Senere blev han ansat paa Viby Fabrikerne ved Aarhus. Niels Nørgaard døde i januar 1951. Der er 2 børn i ægteskabet:

Nr. 179, Svend Aage Nørgaard, født 14. juni 1915 i Aarhus.

Nr. 181, Henning Nørgaard, født ca. 1920, død ca. 1940.

Nr. 179, Svend Aage Nørgaard, født i Aarhus 14. juni 1915, er skattemester paa andelsselskabet »Hørskætteriet« i Taastrup. Han er gift med nr. 180, Agnes Lønbæk, født i Gylling ved Odder den 2. marts 1911. De har 2 drenge:

Nr. 380, Gustav Nørgaard, født i Aarhus 13. okt. 1941.

Nr. 381, Aksel Nørgaard, født i Aarhus 21. maj 1945.

Nr. 39. Johanne Kristine Nørgaard, født 31. aug. 1896 i Lyngs, gift med nr. 40, Niels Dueholm Jensen, født i Flovlev, Hvidbjerg sogn, 28. maj 1896. Efter deres giftermål havde de en gaard i Hillerslev, senere flyttede de til »Klostergaard« i Vang, og derefter i en aarrække »Hvarregaard« i Øster Vandet. I 1945 solgte de denne gaard og flyttede til en mindre gaard i Kvorning, pr. Hammershøj. I 1952 havde Johanne Dueholm et langt sygehusophold og gennemgik en alvorlig operation, og en tiltagende hjertesvaghed medførte ret uventet døden i 1954. Hun blev begravet paa Øster Vandet kirkegaard. Ved slægtsfesten i Hvidbjerg 26. juli 1953 blev Johanne Dueholm indvalgt i »Slægten Sloth«s bestyrelse for slægtsgren nr. 1. Vi takker hende for gerningen og interessen for slægtens sammenhold. Der er 5 børn i ægteskabet:

Nr. 182 Helga Dueholm Jensen, f. 8/5 1923 i Hillerslev.

Nr. 184 Ellen Nørgaard Dueholm Jensen, f. 9/11 1924 i Hillerslev.

Nr. 185 Ingemann N. D. Jensen, f. 15/1 1931 i Øster Vandet.

Nr. 186 Rigmor N. D. Jensen, f. 24/4 1933 i Øster Vandet.

Nr. 187 Niels N. D. Jensen, f. 26/7 1934 i Øster Vandet.

Nr. 182, Helga Ducholm Jensen, født 8. maj 1923, gift med nr. 183 Jens Theodor Jepsen, født 6. juli 1918 i Skaarup, Sjørring sogn. J. Th. Jepsen, der er søn af gdr. Niels Rysgaard Jepsen, overtog fødegaarden i Skaarup, som er paa 75 tdr. land, efter sin fader. I ægteskabet er der 4 børn:

Nr. 382 Hanne Marie Jepsen, f. 23/1 1945 i Sjørring.

Nr. 383 Niels Rysgaard Dueholm Jepsen, f. 3/1 47 i Sjørring.

Nr. 384 Inge Dueholm Jepsen, f. 7/8 1951 i Sjørring.

Nr. 385 Jens Dueholm Jepsen, f. 7/8 1951 i Sjørring.

Nr. 184, Ellen Nørgaard Dueholm Jensen, født 9/11 1924, gift 15. maj 1954 med nr. 184a, Børge Østergaard Ibsen, søn af gdr. Ib Ibsen, Novrup. Børge Østergaard Ibsen har forpagtet fødegaarden i Novrup ved Esbjerg.

Nr. 186, Rigmor Dueholm Jensen, født 24. april 1933, gift 9. marts 1957 med gaardejer Arne Søe Skaarup, Liselund, Sjørring.

STAMTAVLE III

Marie og Chr. Sloths slægt

Nr. 15. Chr. Sloth blev født den 5. november 1857. Han har saaledes været knap 1½ aar, da hans moder døde. Allerede som barn havde han et udpræget handelstalent, og i skolen og ved andre lejligheder gjorde han ofte en handel med knive eller anden dengang gangbar handelsvare. Det var vist i alle tilfælde bytchandel, for penge var der ingen af. Som ungt menneske begyndte han tidligt at handle, først med gæs, som jo dengang var en betydelig handelsvare, — og ogsaa med faar og lam. Tidlig efteraar blev gæssene samlet og drevet i store flokke sydpaa. Det var en møjsommelig vandring at drive en flok gæs fra Thy ned i det sydlige Jylland, og det tog mange dage — ja, uger. Ved Oddesund skulle de selv svømme over, og det kneb som regel at holde en saadan flok paa over et tusinde gæs samlet. Fader har fortalt mange morsomme og interessante træk fra disse ture. Aar 1879 aftjente Chr. Sloth sin værnepligt som soldat ved fodfolket i Viborg. Efter denne tid begyndte han handel med kreaturer, som blev eksporteret til England eller Tyskland. I en aarrække drev han en ret omfattende handel. Et af mine kæreste tidsfordriv som barn var, naar jeg engang imellem fik lejlighed til at aabne det gamle smukke chatol derhjemme, og i de 6 skuffer der finde de mange afregninger over dyr fra fars handelstid. De fleste af disse afregninger var fra handelsfirmaet Kakkenhøj og Pedersen fra London, men ogsaa fra Hamburg var der mange.

Den 1. april 1888 overtog Chr. Sloth Trapgaarden i Ydby i forpagtning, og handelsvirksomheden ophørte da for en del. Trap-

*Marie Sloth*

gaarden ejedes af enkefru Trap, der med sin unge søn og datter tog hopæl i Thisted. Gaarden var paa ca. 55 td. land.

Den 5. november 1889 blev Chr. Sloth gift med nr. 16, Marie Katrine Nielsen, datter af gaardejer Hans Bakgaard Nielsen og hustru Sidsel Marie. Hun var født den 27. juli 1866. Den 1. april 1893, da forpagtningen af Trapgaarden ophørte, overtog han gaarden Vester Sejerskilde i Ydby, som var købt for en pris af 23.000 kr. Gaarden var paa 43 td. land, men jorden var meget forsømt, og en ny lade blev bygget allerede 2 aar efter.

Her i V. Sejerskilde faldt saa Chr. Sloths egentlige livsgerning. Som landmand var han anerkendt som en meget dygtig, driftig og foretagsom mand. Mange handeler afsluttede han gennem aar og dag, han var kendt som meget kyndig paa saavel kreaturer som heste, og dette har jo i høj grad præget mange af slægten og hans brødre. Maa jeg lige skrive udenfor dagsordenen, at ved dyrskuet i Hurup, vistnok i 1910, var dommerne for heste: Chr.

Chr. Sloth

Sloth, Sejerskilde, Knud Sloth, Helligkilde og Niels Sloth, Barslev. Altsaa tre brødre. Det vakte nogen beundring og munterhed.

Ogsaa paa anden maade fik man brug for hans gode evner. Han var i en aarrække medlem af Boddum-Ydby sogneraad, medlem af skolekommissionen, vurderingsmand til ejendoms-skyld, voldgiftsmand ang. handel med husdyr, i bestyrelsen for Boddum-Ydby sparekasse og beklædte iøvrigt en lang række tillidshverv.

Nr. 16, Marie Sloth, var en opofrende og god hustru og moder, hun var svag af helbred i de sidste mange aar. Allerede som ung havde hun efter en skarlagensfeber faaet en vedvarende tung-horhed, som hun aldrig blev kvit og som tiltog med aarene. Ligeledes et svagt hjerte blev følgen af denne sygdom. Efter et strengt og langt sygeleje døde hun den 12. november 1913.

Aaret efter giftede Chr. Sloth sig med nr. 17, Karen Jensen, datter af boelsmand Jens Jensen og hustru, Ydby. Hun var født 30. juli 1890. De sidste aar var Chr. Sloth ikke særlig rask, det

15 Christen Sloth 16 Marie Kathrine Nielsen	41 Niels Christian Sloth 42 Maren Kathrine Luxhøj	188 Marius Sloth 189 Astrid Kirstine Østergaard	386 Jørn Østergaard Sloth 387 Karsten Østergaard Sloth
		190 Kristen Sloth 191 Frederikke Juliane Pedersen	388 Hans Erik Sloth 389 Mariane Marie Kirstine Sloth 390 Niels Christian Sloth
		192 Peter Sloth 192a Ester Sønderby	391 Lis Sloth 392 Bente Sloth 393 Hanne Sloth
		193 Marie Kathrine Sloth 194 Jens Simonsen	394 Tove Irene Simonsen 395 Chr. Hougaard Simonsen 396 Margit Agnete Simonsen
		195 Anton Sloth 196 Anna Margrete Bisgaard	397 Inge Lisse Sloth 398 Ellen Margrete Sloth 398a Anette Sloth
	43 Hans Nielsen Sloth 44 Maren Kathrine Pedersen	197 Ingrid Sloth 197a Arne Jensen Vang	398b Kirsten Vang
		198 Marie Kathrine Sloth 199 Ole Kristian Madsen 199a Einer Mortensen	399 Bente Nicoline Madsen 399a Henny Mortensen
		200 Anna Kirstine Sloth 201 Niels Chr. Jensen	400 Eigild Jensen 401 Lilian Marie Jensen 402 Anders Jensen 402a Anette Jensen
		202 Magnus Kristian Sloth 202a Ester Amby Christensen	403 Torben Sloth 404 Aase Sloth
		203 Sigrid Sloth 203a Sigfred Carlsen	405 Sonja Sloth Carlsen
204 Gerda Sloth 204a Peter Lyngholm			
205 Maja Sloth 205a Petrus Back		406 Britta Back	
206 Christen Sloth			
45 Kirstine Pedersen		207 Henning Sloth	
		208 Peder Sloth	
	209 Rigmor Sloth		
	210 Gudrun Sloth		
	211 Grethe Sloth		
	212 Bodil Sloth		
	213 Bodil Sloth		
	214 Torben Sloth 214a Karen Fogh		
	215 Ove Sloth 215a Bente Augustsen		
	46 Edvard Marius Sloth 47 Cause Dorthea Justesen 48 Ditten Engberg		
46a Marie Sloth			
49 Peder Odgaard Sloth			
50 Marie Sloth 51 Chr. Berg Søndergaard	216 Mary Søndergaard 217 Aage Verner Pedersen	407 John Pedersen	
	218 Gerda Søndergaard		
	219 Aase Søndergaard 219a Egon Leth		
	220 Karen Margrethe Hansen 220a Peter Boysen Larsen	408 Bente Larsen 408a Bo Boysen Larsen	
52 Else Marie Sloth 53 Jacob Hansen	221 Christen Sloth Hansen		
	222 Birgit Marie Hansen		
	223 Peer Sloth Hansen		
	224 Poul Sloth Hansen		
54 Kristen Sloth			
55 Carl Sloth			
15 Christen Sloth 17 Karen Jensen (17a Chr. Nielsen)			



Vester Sejerskilde, Ydby

var aareforkalkning. Den 15. juni 1927, morgenen efter at han havde været til sin svogers, Lars Chr. Jensens begravelse fra Bakgaarden, Ydby, blev han ramt af en hjerneblødning, og efter et strengt sygeleje døde han den 5. juli 1927.

Marie og Chr. Sloths børn:

Nr. 41, Niels Christian Sloth, f. 6. juni 1890.

Nr. 43, Hans Nielsen Sloth, f. 18. novbr. 1892.

Nr. 46, Edvard Marius Sloth, f. 19. oktober 1896.

Nr. 46a, Marie Sloth, født 23. novbr. 1898, død samme dag.

Nr. 49, Peder Odgaard Sloth, f. 29. juli 1900, død 5. jan. 1902.

Nr. 50, Marie Sloth, f. 26. novbr. 1904.

Nr. 52, Else Marie Sloth, f. 21. december 1905.

Nr. 17 Karen og nr. 15 Chr. Sloths børn:

Nr. 54, Christen Sloth, f. 31. marts 1915.

Nr. 55, Carl Sloth, f. 15. juli 1916.

Den 23. februar 1930 blev Chr. Sloths enke Karen gift med nr. 17a Christen Nielsen fra Ryde.

Karen, nr. 17, og Chr. Nielsen, nr. 17a, har fremdeles gaarden, som er veldreven og i meget god stil; der er orden baade ude og inde. Ved deres venlige og retskafne færd har det været dem en kær opgave at bevare Sejerskilde som en kær samlingsplads for slægten, hvad vi er mange, som er dem meget taknemlige for.

Chr. Nielsen har i en del aar været medlem af Boddum-Ydby sogneraad. — Der er ingen børn i ægteskabet.

Christen Sloth er hjemme og har bl. a. et større jordstykke i gaardens nærhed, som han driver. Ugift.

Carl Sloth købte i 1953 nabogaarden, Gundtoftmøllegaard, paa 35 td. land. Ugift.

Nr. 41. Niels Chr. Sloth er født i Ydby 6. juni 1890. Niels Sloth er oplært ved landbruget, og i sin ungdom var han paa Rønde højskole.

Den 27. novbr. 1914 blev han i Ydby kirke viet til nr. 42, Maren Kathrine Luxhøj, født i Ydby 12. august 1893 som datter af gaardejer Peter Jensen Luxhøj, Ydby, og hustru Ane, født Christensen. Maren havde i sine unge aar forskellige pladser og desuden et ophold paa Ollerup højskole.

Efter giftemaalet overtog de en mindre gaard i Skyum, hvor de boede i 13 aar. I 1927 flyttede de til Hurup, hvor de købte en mindre landejendom paa Hurup Mark, hvor de fremdeles bor.

Niels Chr. Sloth er stærkt politisk og nationalt interesseret. Som ganske ung kom han ind i det politiske arbejde, og har igennem aarene haft en lang række tillidshverv.

Han har været og er fremdeles medlem af Hurup sogneraad, har været medlem af menighedsraadet, skolekommissionen og iøvrigt røgtet en lang række kommunale hverv.

I over 25 aar har Niels Sloth været formand for Venstrevælgerforeningen, næstformand for Venstre i Hurupkredsen, medlem af Venstres amtsbestyrelse og forretningsudvalg o. s. v.

Paa det nationale omraade har han været en virksom formand for Grænseforeningen en del aar, blandt andet under besættelsen.

Ogsaa paa det faglige og landbrugsmæssige omraade har Niels Sloth gjort sig gældende, blandt andet som bestyrelsesmedlem

af andelsforeningerne, ligesom han en del aar var formand for Sydthy Husmandsforening.

Niels Sloth er en personlighed med stærke følelser for slægten Sloth. Forfædrenes grave og minder fra barndom og ungdom er for ham værdier, hvorom han altid vil værne. Det var ham, der tog det første initiativ til stiftelsen af »Slægten Sloth«, idet han samlede de faa slægtninge, som stod bag indbydelsen til den vellykkede første slægtsfest i Hvidbjerg i 1953. Det var ganske naturligt, at Niels Sloth blev valgt til formand for det udvalg, som skulle arbejde med udgivelsen af dette slægtsregister, og han har ene mand, paa trods af mange andre pligter og en overgang sygdom, samlet oplysninger og optegnelser over registrets mere end 500 slægtsmedlemmer. I mange tilfælde har han beskrevet afdøde og nulevende slægtninge paa en fortræffeligt oplysende maade. Hans store indsats i denne opgave til gavn og glæde for denne og kommende generationer er og vil uden tvivl blive værdsat.

6 børn, nr. 188 — 190 — 192 — 193 — 195 — 197.

Nr. 188, Marius Sloth, født i Skyum 29. aug. 1915. Udlært som mekaniker og maskinsmed paa Carl Clausens maskinfabrik i Hurup. Har arbejdet som svend paa Gulds maskinfabrik i Sjørring og P. Sørensens maskinfabrik i Tersløse paa Sjælland.

Gift med nr. 189, Astrid Østergaard, født 12/2 1917 i Thisted. Datter af gaardejer Th. Østergaard og hustru Sara af Ydby. Marius Sloth har i en aarrække været værkfører paa Clausens maskinfabrik i Hurup.

2 børn:

Nr. 386, Jørn Østergaard Sloth, f. i Sjørring 5. septbr. 1944.

Nr. 387, Karsten Østergaard Sloth, f. i Hurup 10. dec. 1953.

Nr. 190, Kristen Sloth, født i Skyum 23. marts 1917, gift med 191, Frederikke Juliane Pedersen, født 19. febr. 1914 i Egtved. Datter af gaardejer Hans Nieman Pedersen, Egtved, og hustru Mariane, f. Grove. Kr. Sloth var først ved landbruget. Dimitteredes 1940 fra Nørre Nissum seminarium. Har været lærer i Vrøgum ved Varde og førstelærer ved Nørstoft skole ved Vinderup.

Er nu førstelærer ved Hyrup skole, Bevtoft kommune i Sønderjylland, Hans hustru, som er lærerinde, dim. fra Odense seminarium 1940, er lærerinde ved samme skole.

3 børn:

Nr. 388, Hans Erik Sloth, født i Aal, Ribe amt, 24. nov. 1946.

Nr. 389, Mariane Marie Sloth, født i Sevel 25. april 1950.

Nr. 390, Niels Christian Sloth, født i Sevel 30. aug. 1952.

Nr. 192, Peter Sloth, født i Skyum 2. februar 1919. Gift med 192a, Esther Sønderby, født 6. aug. 1925. Datter af fhv. gaardejer August Sønderby, Videbæk, og hustru, Anna. Peter Sloth var mange aar ved landbruget og kom senere til Herning Missionshotel som portier. Efter at have været der i nogle aar, forpagtede han missionshotellet i Lemvig, hvor han var i 6 aar. Afstod forpagtningen af missionshotellet den 1. januar 1955. Peter Sloth er nu kontorbestyrer i Herning for et stort svensk firma i trikotagebranchen, A/S E. W. Just, Borås.

3 børn:

Nr. 391, Lis Sloth, født i Lemvig 21. jan. 1953.

Nr. 392, Bente Sloth, f. i Lemvig 18. juli 1954.

Nr. 393, Hanne Sloth, f. i Lemvig 18. juli 1954.

Nr. 193, Marie Katrine Sloth, født i Skyum 30. april 1921. Gift med nr. 194, gaardejer Jens Simonsen, Sdr. Hougaard i Svenstrup ved Vinderup, født sammesteds 28. oktober 1918. Søn af grd. Chr. Simonsen og hustru Anine.

Marie Katrine Sloth havde som ung forskellige pladser, og hun var paa Tommerup højskole. Paa amtssygehuset i Holstebro blev hun uddannet som sygeplejerske. I 1948 blev Marie Sloth gift med nr. 194, Jens Simonsen, som overtog sin faders gaard, »Sønder Hougaard« i Svenstrup, Sahl sogn. Gaarden er paa 50 td. land. Jens Simonsen har været paa Tommerup højskole og Vejlbjby landbrugsskole.

De har 3 børn:

Nr. 394, Tove Irene Simonsen, født i Sahl 17. maj 1949.

Nr. 395, Chr. Hougaard Simonsen, født i Sahl 8. dec. 1950.

Nr. 396, Margit Agnete Simonsen, født i Sahl 8. nov. 1952.

Marie, som jo er uddannet sygeplejerske, har paa sin egn taget virksom del i Røde Kors arbejdet, hvis kasserer hun er, ligesom hun er i ledelsen af husholdningsforeningen. Jens Simonsen staar i ledelsen af kvægavlsarbejdet paa Holstebro- og Vinderupegnen. Han er bl. a. i bestyrelsen for Sahl Sogns Sparekasse.

Nr. 195, Anton Sloth, født i Skyum 30. jan. 1924, gift med nr. 196, Anna Margrete Bisgaard, f. i Bedsted 19. febr. 1926. Datter af gaardejer Jens Bisgaard og hustru, Marie, Spangberg, Bedsted. Var i sin ungdom ved landbruget, soldat i Aarhus 1946. Staldforpagter paa missionshotellet i Hurup, kom derfra til missionshotellet i Herning som 1. portier, hvor han fremdeles er. Hans hustru har i sin ungdom haft forskellige pladser og været paa Haslev højskole.

3 børn:

Nr. 397, Inge Lisse Sloth, f. i Hurup 12. oktbr. 1948.

Nr. 398, Ellen Margrete Sloth, f. i Hurup 22. novbr. 1950.

Nr. 398a, Anette Sloth, f. 2. decbr. 1955 i Herning.

Nr. 197, Ingrid Sloth, født 28. april 1935, har i en del aar været ansat paa missionshotellet i Hurup. Gift 26. aug. 1955 med nr. 197a, Arne Jensen Vang, født i Hurup 13. jan. 1932 som søn af landmand og postbud Kr. Vang og hustru Kathrine, Hurup Mark. Arne Vang er ansat under postvæsenet i Hurup som postbud i Hurup bydistrikt.

1 barn, nr. 398 B, Kirsten Vang, født 5. aug. 1956 i Hurup.

Nr. 43, Hans Nielsen Sloth, er født i Trapgaarden, Ydby sogn, 18. november 1892. Var i sin ungdom ved landbruget. Købte i foraaet 1915 gaarden Svejgaard i Ydby, 65 td. land. Den 9. april samme aar blev han gift med nr. 44, Maren Katrine Pedersen, f. 23. dec. 1891. Datter af gaardejer Claus Pedersen og hustru, Hvidbjerg v. Aa., og plejedatter af gaardejer Mads Chr. Stensgaard og hustru, Gundtoftgaard. Det blev et kort, men lykkeligt ægteskab. Det var i aaret 1918 og de følgende maaneder af 1919 at den spanske syge hærgede. Flere dødsofre end

den frygtelige verdenskrig fra 1914—18 fik den spanske syge paa sin historiske indskrift. Ogsaa her paa egnen hærgede sygdommen med stor voldsomhed, og dødssofrene var mange. Maren Katrine blev som saa mange andre angrebet af sygdommen, men hun stod det ikke igennem. Efter faa dages sygeleje døde hun den 16. januar 1919.

Den 10. april 1924 blev Hans Sloth gift med Kirstine Pedersen, født 30. april 1904. Datter af gaardejer Peder Jensen Pedersen og hustru Sine Marie af Sindrup, Ydby sogn. Som handelsmand og handelskyndig paa kreaturer og heste havde Hans Sloth fuldtud arvet sin faders egenskaber. Allerede i en forholdsvis ung alder blev han valgt til direktør for Ydby og Omegns Exportforening — en stilling, han fremdeles beklæder, men herudover har han drevet en omfattende handel mest med kreaturer paa et handelssomraade, som langtfra er begrænset til Thy, men for en stor del paa Lemvig- og Holstebroegnen. I 1941 solgte han Svejgaard og købte en gaard i Sindrup (Østergaard). Denne solgte han i 1950 og købte en villa overfor Trapgaarden, Ydby, og herfra udgaar nu hans betydelige handelsvirksomhed. Hans Sloth har 2 børn i første og 11 i andet ægteskab.

Børn. Af 1. ægteskab:

Nr. 198, Marie Katrine Sloth, født i Svejgaard 30. marts 1916. Gift med nr. 199, gaardejer Ole Chr. Madsen, f. i Barslev 25. aug. 1902. Søn af fhv. gaardejer Mads Kr. Madsen. De overtog en gaard i Barslev, som paa grund af Chr. Madsens sygdom blev solgt, hvorefter de købte et hus i Hvidbjerg St. Chr. Madsen døde den 23. januar 1952. Marie Katrine Sloth blev atter gift i 1954 med nr. 199a, Einer Mortensen, født i Helligsø den 3. november 1912.

Børn af 1. ægteskab: Nr. 399, Bente Nikoline Madsen, født 6. juni 1943 i Hvidbjerg.

I andet ægteskab: Nr. 399a, Henny Mortensen, f. 15. jan. 1957 i Hvidbjerg.

Nr. 200, Anna Kirstine Sloth, f. 18. nov. 1917 i Svejgaard. Gift med nr. 201, gaardejer Niels Chr. Jensen af Ettrup, Hurup, født

17. april 1914. Søn af fhv. gaardejer Anders Jensen, Ettrup, og hustru Marie. 1939 overtog Chr. Jensen sin fødegaard i Ettrup, som de driver med stor dygtighed.

4 børn:

Nr. 400, Eigild Jensen, f. 11. aug. 1940 paa Thisted sygehus.

Nr. 401, Lilian Marie Jensen, f. 29. juli 1944 i Ettrup.

Nr. 402, Anders Jensen, f. 23. april 1950 i Ettrup.

Nr. 402a, Annette Jensen, f. 30. dec. 1956 i Ettrup.

Børn af 2. ægteskab:

Nr. 202, Magnus Kr. Sloth, f. 22. oktbr. 1925 i Svejgaard, gift med nr. 202a, Ester Amby Christensen, f. i Ydby 24. nov. 1924. Magnus Sloth har arbejdet ved landbruget, men har de sidste aar været ansat paa Sydthy Andelssvineslagteri i Hurup. Hans hustru, der er udlært som damefrisør, har damefrisørsalon ved Ydby St.

Børn:

Nr. 403, Torben Sloth, f. 10. marts 1952 i Ydby.

Nr. 404, Aase Sloth, f. 12. februar 1955 i Ydby.

Nr. 203, Sigrid Sloth, f. 27. marts 1927 i Svejgaard. Gift med automekaniker Sigfred Carlsen. Carlsen er ansat paa et autoværksted i Holstebro.

Børn:

Nr. 405, Sonja Sloth Carlsen, født 3. september 1953.

Nr. 204, Gerda Sloth, f. 24. juli 1928 i Svejgaard. Gerda Sloth er uddannet som sygeplejerske paa amtssygehuset i Holstebro og er assistent paa amtssygehuset i Herning. Gift med nr. 204a, Peter Lyngholm, som er væver i Herning.

Nr. 205, Maja Sloth, født 18. aug. 1930 i Svejgaard. Gift med nr. 205a, Petrus Back, f. 23. febr. 1926 i Villerslev. Søn af fhv. Vejlebestyrer Chr. Back, Sindrup. Vejle. Petrus Back, der altid har været ved landbruget, er nu bestyrer paa Skinnerupgaard ved Thisted.

Børn:

Nr. 406, Britta Back, født 5. juni 1952 i Ydby.

Nr. 206, Christen Sloth, f. 23. juli 1932 i Svejgaard. Udlært ved handelen. Har været ansat som kommis i købmandsforretninger i Hvidbjerg og Humlum. Har været soldat. Er nu ansat i en større købmandsforretning i Vemb.

Nr. 207, Henning Sloth, født 12. nov. 1934 i Svejgaard. Er landmand.

Nr. 208, Peder Sloth, f. 24. nov. 1936 i Svejgaard.

Nr. 209, Rigmor Sloth, f. 7. april 1938 i Svejgaard.

Nr. 210, Gudrun Sloth, f. 5. aug. 1939 i Svejgaard.

Nr. 211, Grete Sloth, f. 7. marts 1944 paa Hvidbjerg sygehus.

Nr. 212, Bodil Sloth, f. 30. juli 1945 i Østergaard, Sindrup.

Nr. 46, Edvard Marius Sloth, født i V. Sejerskilde, Ydby, 19. oktober 1896. Gift i 1924 med nr. 47, Cause Dorthea Justesen, f. 18. nov. 1890 i Hadsund. Datter af købmand J. M. Justesen. Fru Cause Sloth døde paa amtssygehuset i Gentofte 5. juli 1953. Marius Sloth er senere blevet gift med nr. 48, Ditten Engberg, født 24. marts 1908 paa Sct. Thomas, Dansk Vestindien.

E. Marius Sloth tog realeksamen fra Hurup realskole, blev derefter uddannet som bankmand. Omkring aaret 1920 gik han over til handelsvirksomhed og etablerede en selvstændigt grosserer virksomhed i isenkram og elektriske artikler m. m. Forretningen, der har til huse paa Gl. Kongevej i København, er drevet frem til en meget betydelig virksomhed, der har store forbindelser i ind- som udland. Privat bor M. Sloth Gunnersvej 13, Holte. Der er 3 børn i ægteskabet.

Nr. 213, Bodil Sloth, født 22. jan. 1925 paa Frederiksberg. Bodil Sloth har realeksamen og er udlært som barneplejerske. Senere har hun taget examen som husholdningslærerinde fra Det suhrske Husholdningsseminarium. Hun er nu konsulent i Statens Husholdningsraad.

Nr. 214, Torben Sloth, f. 1. jan. 1927 paa Frederiksberg. Blev uddannet i isenkrambranchen hos Bang, Nykøbing Mors. Har derefter været i større handelshuse, bl. a. i London i 2 aar. Han

er nu prokurist hjemme i faderens firma. Gift med nr. 214a, Karen Elisabeth Fog. Datter af pastor L. B. Fog, Odense.

Nr. 215, Ove Sloth, f. 5. dec. 1929 paa Frederiksberg. Ove Sloth tog i en ung alder studentereksamen, og han tog i vinteren 1954 juridisk embedsexamen. Aftjente sin værnepligt som telegrafist i Høveltejren. Er sagførerfuldmægtig i Korsør, gift med nr. 215a, Bente Augustsen, født 22. april 1935 som datter af kap-tajn Johs. Augustsen, Korsør.

Nr. 50, Marie Sloth, f. i Sejerskilde 26. nov. 1904. Gift med nr. 51, Chr. Berg Søndergaard, f. 28. nov. 1901 i Vesløs. Søn af afd. grd. Chr. Søndergaard, Vesløs.

Søndergaard er udlært ved handelen og boede fra 1930 i Thisted, hvor han var repræsentant for et stort varefirma. I 1956 købte han fødevareforretning i Aalborg, Aagade 18. Der er 3 børn i ægteskabet.

Nr. 216, Mary Søndergaard, f. i Hurup 15. nov. 1927. Gift med nr. 217, Aage Verner Pedersen, f. i Thisted 5. marts 1925. Har taget realexamen fra Thisted realskole. Aage Pedersen, som er udlært ved handelen (manufakturbranchen), er repræsentant for et stort trikotagefirma. De har boet i Aalborg, men er forflyttet til Randers. De har en søn, John Pedersen, født 18. maj 1954.

Nr. 218, Gerda Søndergaard, f. 5. nov. 1931 i Thisted. Har realexamen fra Thisted realskole. Har været ansat ved Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, er nu i Aalborg Discontobank.

Nr. 219, Aase Søndergaard, født 15. dec. 1935 i Thisted (student fra Thisted gymnasium). Gift 24. nov. 1956 med 219a flyverløjtnant Egon Leth, født 22. jan. 1933 i Thisted. Søn af ekspedient A. Chr. Leth, Thisted. Egon Leth tog studentereksamen fra Thisted gymnasium. Har faaet flyveruddannelse i det danske og amerikanske flyvevaaben. Er nu ansat som flyverløjtnant i det danske flyvevaaben med station i Aalborg.

Nr. 52, Else Marie Sloth, f. i V. Sejerskilde 21. dec. 1905. Gift med nr. 53, Jakob Hansen, f. i Astrup pr. Hjørring 6. dec. 1900. Søn af gaardejer Jens P. Hansen.

I 1928, da de blev gift, købte de gaarden Lille Troelsgaard i Ydby, som de solgte nogle aar senere og købte Vestergaard i Helligsø, 50 td. land.

Jakob Hansen er en dygtig landmand. Han har fra 1946—54 været medlem af Helligsø-Gjettrup sogneraad. Medlem af menighedsraad, skolekommission m. m. Der er 5 børn i ægteskabet.

Nr. 220, Karen Margrete Hansen, f. 16. juli 1930 i Ydby.

Nr. 221, Chr. Sloth Hansen, f. 22. septbr. 1933 i Ydby.

Nr. 222, Birgit Marie Hansen, f. 9. nov. 1936 i Helligsø.

Nr. 223, Peer Sloth Hansen, f. 29. septbr. 1939 i Helligsø.

Nr. 224, Poul Sloth Hansen, f. 24. juni 1943 i Helligsø.

Nr. 220, Karen Margrethe Hansen, f. 16. juli 1930. Gift med nr. 220a, Peter Bojsen Larsen, f. i Gjettrup 6. septbr. 1926. Søn af grd. Jens Bojsen Larsen og hustru Kirstine, f. Riis, Gjettrup. De har en mindre gaard i Sindrup. Bor nu i Gjettrup. 2 børn.

Bente Larsen, nr. 408, født 13. juli 1954 i Ydby.

Bo Bojsen Larsen, nr. 408a, født 28. aug. 1956 i Gjettrup.

Nr. 221, Chr. Sloth Hansen, født 22. septbr. 1933. Har først været ved landbruget, senere paa Herning missionshotel som portier. Aftjent sin værnepligt, bl. a. i Itzehoe i Tyskland. Derefter paa højskole og 1. portier paa missionshotellet i Skjern. Er nu i England til videre uddannelse.

Nr. 222, Birgit Marie Hansen, født 9. nov. 1936. Har haft forskellige pladser. Er nu paa Herning spædbørnshjem for at ud-danne sig som barneplejerske..

STAMTAVLE IV

Else Marie Nielsen Sloth og Christen Odgaard's slægt

Nr. 18, Else Marie Nielsen Sloth, er født i slægtsgaarden i Barslev 28. juli 1862. Hun var altsaa ældste barn i Niels Chr. Sloths 2. ægteskab. I sommeren 1872 kom hun ud at tjene paa en mindre gaard i Barslev, hvor hun skulle passe gæs og faar. Særlig faarene voldte hende mange kvaler, særlig fordi en vædder ville stange hende, og hun var meget bange, hver gang hun skulle flytte den. En dag var nogle faar gaaet løse og havde indviklet deres tøj med vædderens. Else søgte at befri dem fra hinanden, men vædderen ville stange hende, og hun græd meget. Da kom en mand og hjalp hende — vistnok gaardejer Niels Larsen, Barslevgaard. Han talte derefter med hendes husbond om, hvor farligt det var for en 10 aars pige at skulle tumle med en uvorn vædder, og hun blev for eftertiden fri for at flytte vædderen. Det var en lang sommer for Else, hun længtes meget hjem. Novemberdag vendte hun hjem med sin sommerløn — et par nye træsko og 2 kr. Hun bad den dag sin far og mor, om hun maatte faa lov at blive hjemme altid, saa skulle hun nok være dygtig og blive en god pige. Dette ønske fik hun opfyldt, idet hun blev hjemme i 10 aar, til november 1882, da hun fik plads som kokkepige hos sin moster, Ane Smed, Helligsøgaard, hvor hun var et aar, og der var hun glad for at være. Niels Smed ejede, foruden Helligsøgaard, en gaard i Dover, som senere blev overdraget til en søn, Poul Smed, og efter hans tidlige død til broderen Peter Smed. Der var derfor mange folk om arbejdet paa Helligsøgaard, og naar der blev sendt folk og 2 spand heste til gaarden i Dover, var Else gerne med for at tilberede maden.

18 Else Marie Nielsen Sloth 19 Christen Odgaard	56 Marie Odgaard 57 Carl Edvard Torell	225 Torsten Fritjof Torell 226 Ulla Theresia Nilsson	409 Lars Torgny Torell 410 Susanne Marie Torell
	58 Lars Odgaard 59 Ida Kuroolina Larsson	227 Sven Erik Odgaard 228 Lilian Magareta Wibom	411 Kerstin Magareta Odgaard 411a Karin Elisabeth Odgaard
	60 Maren Odgaard 61 Poul Bendtsen Jensen		
	62 Niels Sloth Odgaard		
	63 Andreas Odgaard 64 Esther Nilsson	229 Nils Sigvard Odgaard 230 Nils Lennard Odgaard 231 Lisen Birgitta Odgaard	
	65 Ane Kirstine Odgaard		412 Christian Robert Odgaard 413 Margreta Odgaard 414 Maria Elisabet Odgaard
	66 Christian Odgaard 67 Thea Dina Farsander	232 Paul Christian Odgaard 233 Bertha Lydia Svensson	415 Eva Thea Schönbeck
	68 Hans Graugaard Odgaard	234 Mary Lilian Odgaard 235 Stig Schönbeck	415a ? ?
	69 Karen Odgaard 70 Ingvar Marius Nørgaard	236 Elsa Evelyn Odgaard 237 Gunnar Henriksson	
	71 Agnes Odgaard 72 Christen Kjærgaard Tousgaard	238 Else Sloth Nørgaard 239 Kristian Diechmann	
	73 Magnus Odgaard 74 Valborg Maria Henriksen	247 Else Sloth Tousgaard 248 Herbert Neimanas	
	75 Anders Odgaard 76 Martha Marie Hilligso	249 Else Louise Odgaard 250 Ellen Odgaard 251 Louise Velholm Odgaard 252 Christen Odgaard	
	77 Ingeborg Odgaard	253 Kirsten Odgaard 254 Agnete Odgaard	
	78 Albert Odgaard		
79 Margrethe Odgaard			

*Gravgaard*

Den 7. marts 1884 blev Else og nr. 19, Chr. Odgaard, gift. Chr. Odgaard havde 1. januar overtaget sin fødegaard, Gravgaard, efter sine forældre, Lars Odgaard og Maren Marie Poulsdatter, sidstnævnte var jo halvsøster til Niels Chr. Sloth, idet de havde fælles mor, nemlig Ane Nielsdatter, som var fra Smerupgaard. Hun var først gift med Chr. Sloth og efter hans tidlige død med Poul Nielsen (Vith). Niels Chr. Sloth er født i 1. ægteskab 1821. Maren Marie Poulsdatter i 2. ægteskab, vistnok 1832.

I begyndelsen af ægteskabet længtes Else efter hjemmet i Barslev, og hun ville gerne en tur op til Barslev mølle og se barndomshjemmet og egnen deromkring, hvorfra hun havde saa mange lyse barndoms- og ungdomsminder. Hun var god til at fortælle erindringer fra barndoms- og ungdomsaarene.

Snart faldt hun dog til i hjemmet i Gravgaard, og hun viede helt sit liv for hjem, mand og den store børneflokk.

Else og Chr. Odgaard holdt meget af hinanden, de stod sammen i medgang som i modgang. Landbrugskrisen i halvfemserne var en svær tid for dem. Gaarden var købt for 32.000 kr., og det var en høj pris. Gaarden blev købt af boet efter hans mor. Farbroderen Hans Gravgaard af Sindrup, som var formynder,

*Else Marie Nielsen Sloth*

havde bestemt prisen, idet han sagde, at han ville give den pris for gaarden. I tiden efter aarhundredskiftet gik det stærkt fremad, og de glædede sig meget over at have overvundet de økonomiske vanskeligheder.

Chr. Odgaard var en dygtig landmand, han holdt en stor besætning, særlig mange svin. Hestene skiftede han ofte ud. Købte ofte unge, magre heste i Holstebro og solgte dem, naar de var i god stand. Han var anset for at være meget hestekyndig, og han var valgt til medlem af indkøbskommission af hingste for hesteavlforeningen. I et tilfælde var han valgt til, ene mand, at rejse til Fyn og købe en hingst, hvilket ærefulde hverv han afslog. Chr. Odgaard tog ikke megen del i det offentlige liv, thi han havde ingen interesse for offentlige hverv. Dog kunne han ikke undgaa i aarenes løb at blive indvalgt i forskellige bestyrelser.

Else og Chr. Odgaard dannede et godt og lykkeligt hjem, og de stod i et godt forhold til alle. Den store børneflokk mindes med tak barndomshjemmet, hvor arbejde, nøjsomhed og gudsfrygt blev holdt i højsædet.

Efter nogen tids sygdom døde Else den 17. juli 1929. Hun blev

Chr. Odgaard

altsaa 67 aar. Hun blev begravet paa Hvidbjerg kirkegaard 23. juli.

Med Magnus som bestyrer og Kirstine som husbestyrerinde fortsatte Chr. Odgaard ledelsen af gaarden, indtil Magnus overtog den 1. januar 1938. Chr. Odgaard, som var født i Gravgaard 29. august 1859, døde sammesteds den 20. januar 1940. Han blev altsaa 80 aar gl. Han blev den 29. jan. begravet paa Hvidbjerg kirkegaard.

Der var 15 børn i ægteskabet:

- Nr. 56, Marie Odgaard, født 30. maj 1884 i Hvidbjerg.
- Nr. 58, Lars Odgaard, f. 21. juli 1885 i Hvidbjerg.
- Nr. 60, Maren Odgaard, f. 21. aug. 1886 i Hvidbjerg.
- Nr. 62, Niels Sloth Odgaard, f. 1. januar 1889 i Hvidbjerg.
- Nr. 63, Andreas Odgaard, f. 14. septbr. 1890 i Hvidbjerg.
- Nr. 65, Ane Kirstine Odgaard, f. 28. oktbr. 1891 i Hvidbjerg.
- Nr. 66, Christian Odgaard, f. 14. marts 1893 i Hvidbjerg.
- Nr. 68, Hans Gravgaard Odgaard, f. 10. Nov. 1895 i Hvidbjerg.
- Nr. 69, Karen Odgaard, f. 7. marts 1897 i Hvidbjerg.
- Nr. 71, Agnes Odgaard, f. 15. maj 1898 i Hvidbjerg.

- Nr. 73, Magnus Odgaard, f. 6. jan. 1900 i Hvidbjerg.
 Nr. 75, Anders Odgaard, f. 28. septbr. 1901 i Hvidbjerg.
 Nr. 77, Ingeborg Odgaard, f. 30. marts 1903 i Hvidbjerg.
 Nr. 78, Albert Odgaard, f. 30. aug. 1904 i Hvidbjerg.
 Nr. 79, Margrete Odgaard, f. 16. nov. 1905 i Hvidbjerg.

Hvidbjerg Sogns Ministerialborg udviser, at Ungkarl og Gdr. af Gravgaard, Hvidbjerg Sogn, Thyholm, Refs Herred, Thisted Amt, Christen Odgaard Christensen blev den 7. Marts 1884 — otteti fire — i Hvidbjerg Kirke ægteviet til Pigen Else Marie Sloth, Datter af Gaardmand Niels Christian Sloth i Barslev.

Hvidbjerg Præstegaard den 19. December 1904.

K. S. Deichmann,
 Sognepræst for Hvidbjerg og Lyngs.

Hvidbjerg Sogns Ministerialbog udviser, at Christen Odgaard Christensen, Gaardejer af Gravgaard, Hvidbjerg Sogn paa Thyholm og Hustru Else Marie Sloth have avlet følgende Fællesbørn:

1. Marie Christensen, født i Gravgaarden den 30. Maj 1884 — otteti fire — og døbt i Kirken den 8. Juni samme Aar.
2. Lars Odgaard Christensen, født i Gravgaard den 21. juli 1885 — otteti fem — hjemmedøbt den 22. samme Maaned og fremstillet i Kirken den 20. Septbr. samme Aar.
3. Maren Christensen, født i Gravgaard den 21. August 1886 — otteti seks — og døbt i Kirken den 29. samme Maaned.
4. Niels Sloth Christensen, født i Gravgaard den 1. Januar 1889 — otteti ni — og døbt i Kirken den 13. samme Maaned.
5. Andreas Christensen, født i Gravgaard den 14. September 1890 — niti — og døbt i Kirken den 21. September samme Aar.
6. Ane Kirstine Christensen, født i Gravgaard den 28. Oktober 1891 — niti en — og døbt i Kirken den 15. November samme Aar.

7. Kristian Christensen, født i Gravgaard den 14. Marts 1893 — niti tre — hjemmedøbt den 27. samme Maaned og frembaaren i Kirken den 28. Maj samme Aar.
8. Hans Gravgaard Christensen, født i Gravgaard 10. November 1895 — niti fem — og døbt i Kirken den 24. November samme Aar.
9. Karen Christensen, født i Gravgaard den 7. Marts 1897 — niti syv — og døbt i Kirken den 17. samme Maaned.
10. Agnes Odgaard Christensen, født i Gravgaard den 14. Maj 1898 — niti otte — og døbt i Kirken den 30. samme Maaned.
11. Magnus Odgaard Christensen, født i Gravgaard den 6. Januar 1900 — nitten Hundrede — og døbt i Kirken den 14. samme Maaned.
12. Anders Odgaard Christensen, født i Gravgaard den 27. September 1901 — nitten Hundrede og en — og døbt i Kirken den 15. Oktober samme Aar.
13. Ingeborg Odgaard Christensen, født i Gravgaard den 30. Marts 1903 — nitten Hundrede og tre — og døbt i Kirken den 5. April samme Aar.
- og 14. Albert Odgaard Christensen, født i Gravgaard den 30. August 1904 — nitten Hundrede og fire — og døbt i Kirken den 25. September samme Aar.

Hvilket herved paa Forlangende bevidnes.

Hvidbjerg Præstegaard den 19. December 1904.

K. S. Deichmann,
Sognepræst for Hvidbjerg og Lyngs.

Det er denne erklæring, som ligger til grund for, at familien ved kgl. resolution fik tilladelse til at føre navnet Odgaard som efternavn.

Nr. 56, Marie Odgaard, født 30. maj 1884, havde i sin ungdom forskellige pladser, hun var kokkepige paa Hindsels, og i en del aar hos læge Michaelsen, Hvidbjerg. Senere kom hun til Sverrig som husbestyrerinde for broderen paa Ask mejeri. I 1920 blev

hun gift med nr. 57, sogneraadsformand, købmand Carl Edvard Torell, født 20. april 1883 i Långhem, Västergötland. De bor nu i Lund, Tvergaten 9.

1 barn:

Nr. 225, Torsten Fritjof Torell, født i Lund 23. juli 1922, gift med nr. 226, Ulla Theresia Nilsson, født i Torlösa pr. Svalöv 28. novbr. 1925. Torell er malermester i Lund.

2 børn:

Nr. 409, Lars Torgny Torell, født 12. marts 1947 i Lund.

Nr. 410, Susanne Marie Torell, født 8. marts 1951 i Lund.

Nr. 58, Lars Odgaard, født 21. juli 1885. Lars Odgaard blev uddannet som mejerist. Han var i sine unge aar ogsaa en tid ansat paa morbroderen, nr. 27, P. O. Sloths margarinefabrik i Esbjerg. Da De forenede mejerier hvis formand jo var Poul Sloth, Aarhus, købte en del mejerier i Skaane, blev Lars Odgaard ansat paa mejeriet i Ask som bestyrer. Senere overtog broderen, nr. 63, Andreas, denne stilling, og Lars Odgaard byggede mejeriet i Bellinge i Skaane. Senere overtog han det store Kællands mejeri, indtil dette overgik som andelsmejeri. I 1928 købte han Borreby hotel, som han drev i mange aar. Han solgte det efter krigens afslutning sidst i fyrrerne. Derefter grundlagde han Matefa, tekn. fabrik i Malmø, hvor han nu bor.

I 1916 blev Lars Odgaard gift med nr. 59, Ida Karoline Larsson, født 24. maj 1880 i Steglarp, Skivarp, Skaane. Hendes fader var gaardejer og sparekassedirektør.

Hun døde den 31. december 1939.

1 barn:

Nr. 227, Sven Erik Odgaard, født 21. juni 1919, gift med nr. 228, Lilian Margareta Wibom, født 3. dec. 1927 i Helsingborg. Sven Erik Odgaard er forstander for Civiltrykkeriet ved Sydsvenska Dagbladet. Han er meget politisk interesseret og er i ledelsen for det svenske højres Malmøafdeling. Bopæl: Roslinsvæg 7, Malmø.

2 børn:

Nr. 411, Kerstin Margareta Odgaard, f. 20. febr. 1951 i Malmø.
Nr. 411a, Karin Elisabeth Odgaard, f. 28. april 1955 i Malmø.

Nr. 60, Maren Odgaard, født 21. aug. 1886. Hun var i mange aar husbestyrerinde hos postmester Kleine i Kolding. Senere blev hun gift med nr. 61, Poul Bendsen Jensen, født 14. april 1874 i Hassing, Thy. Nr. 61, Poul Bendsen Jensen, var i 47 aar ansat ved Fakse kalkbrud, deraf de sidste mange aar som formand. For en del aar siden tog de afsked med Fakse og købte et hus i Hvidbjerg, hvor Poul Bendsen Jensen kort efter døde. Maren bor Sønderlandsgade i Hvidbjerg. — Ingen børn.

Nr. 62, Niels Sloth Odgaard, født 1. jan. 1889. Niels blev uddannet ved mejerifaget. Han havde særlig lyst til handelen, og efter at han var rejst til Sverige, havde han en viktualieforretning i Keflinge i Skaane. Den 12. august 1922 tog han ud at bade, han havde intet fejlet, men han fik da et hjerteanfald og faldt død om. Han var ugift.

Nr. 63, Andreas Odgaard, f. 14. sept. 1890. Ogsaa Andreas blev uddannet som mejerist, og han rejste 1908 til Sverige og blev en tid derefter mejeribestyrer paa Ask mejeri efter broderen Lars Odgaard. Derefter blev han bestyrer paa et andet svensk mejeri, hvorefter han opførte Hult mejeri, hvor han var i en del aar. Andreas Odgaard blev 1930 gift med nr. 64, Ester Nilsson, født 10. marts 1904 i Degeberga, Sverige. De bor nu villa Nöset, Vitanyd. — Der er 3 børn:

Nr. 229, Niels Sigvard, f. 10. april 1932 i Hult

Nr. 230, Niels Lennart, f. 8. septbr. 1933 i Hult.

Nr. 231, Lisen Birgitta, f. 26. jan. 1939 i Vitanyd.

Nr. 65, Ane Kirstine Odgaard, f. 28. oktober 1891, har i sin ungdom haft forskellige pladser. Hun var husbestyrerinde hos broderen, nr. 73, Magnus Odgaard i barndomshjemmet Gravgaard, før han blev gift. Hun bor Dragsbækvej 3, Thisted. Hun er ugift.

Nr. 66, Kristian Odgaard, født 14. marts 1893. Ogsaa han blev uddannet ved mejerifaget. Han var en tid i København og begyndte mejerivirksomhed i Ryssby, Sverige. Efter at have solgt dette mejeri, byggede han et nyt mejeri i Rörvik, som han ogsaa senere solgte. Kristian Odgaard er gift med nr. 67, Thea Dina Farsander, født 14. januar 1895 i Brämastad. De bor nu i Osby. Der er 3 børn:

Nr. 232, Paul Chr. Odgaard, f. 23. septbr. 1918 i København.

Nr. 234, Mary Lilian Odgaard, f. 30. april 1920 i København.

Nr. 236, Elsa Evelyn Odgaard, f. 3. august 1925 i Ryssby.

Nr. 232, Paul Chr. Odgaard, født 23. sept. 1918 i København, gift med nr. 233, Bertha Lydia Svensson, født 15. nov. 1922 i Lindenæs. Poul Chr. Odgaard, der er cand. mag., er adjunkt ved statsskolen i Jønkøbing.

3 børn:

Nr. 412, Chr. Robert Odgaard, født 3. juli 1943 i Lund.

Nr. 413, Magreta Odgaard, f. 18. febr. 1945 i Lund.

Nr. 414, Maria Elisabet Odgaard, f. 12. marts 54 i Jønkøbing.

Nr. 234, Mary Lilian Odgaard, f. 30. april 1920 i København. Gift med nr. 235, Stig Schönbeck, født 31. aug. 1916 i Ljungby. Schönbeck, der er cand. mag., er adjunkt i Waxjö.

1 barn:

Nr. 415, Eva Thea Schönbeck, født 26. juli 1947 i Halmstad.

Nr. 236, Else Evelyn Odgaard, født 3. august 1925 i Ryssby, gift med nr. 237, Gunnar Henrikson, født 15. oktbr. 1925 i Kimna.

Nr. 236, Else Evelyn Odgaard er uddannet som lærerinde, og Gunnar Henriksen er ingeniør, men han har senere taget examen som lærer. De bor Eriksgaten 8, Söderfölje, Sverige.

1 barn: nr. 415 A ?

Nr. 68, Hans Graugaard Odgaard, født 10. nov. 1895, rejste 1. nov. 1919 til Sverige, hvor han lærte mejerifaget hos sin broder, nr. 63, Andreas Odgaard paa Ask mejeri i Skaane.

1923 begyndte han engros handel med mejeriprodukter, æg

m. m. i Gøteborg under firmanavnet »Skånske Smør- og Ostnederlaget«. Denne forretning driver han fremdeles. Han er ugift.

Nr. 69, Karen Odgaard, født 7. marts 1897, gift med nr. 70, Ingvar Marius Nørgaard, født 1. maj 1896 i Villerup, Vestervig sogn, søn af afdøde gaardejer Jens Nørgaard og hustru Karen.

1927 købte nr. 70, Ingvar Nørgaard gaarden Kjærgaardsminde i Øster Vandet, hvorefter de blev gift. Gaarden er paa 100 td. land. Med stor dygtighed er den store gaard drevet frem til en af de mest veldrevne der paa egnen. Baade Karen og Ingvar Nørgaard har i flere perioder været medlem af menighedsraadet.

1954 afstod de gaarden til deres datter og svigersøn og flyttede til Thisted, hvor de bor Fayes Allé 9.

1 barn:

Nr. 238, Else Sloth Nørgaard, født 16. oktober 1929 i Ø. Vandet, gift med nr. 239, Kristian Diechmann, f. 21. nov. 1928 i Spolum, søn af gaardejer Georg Diechmann, Spolum. 1954 overtog de Elses fødegaard Kjærgaardsminde i Øster Vandet.

Nr. 71, Agnes Odgaard, født 14. maj 1898, gift med nr. 72, Christen Kjærgaard Tousgaard, født 13 novbr. 1890 i Tved sogn. Thisted amt.

Nr. 72, Kjærgaard Tousgaard, havde først Tousgaard i Tved. Købte derefter en gaard i Thorsted, hvor de boede i en aarrække. I 1949 solgte han gaarden og flyttede til Nors. Kjærgaard Tousgaards første hustru døde 1928. Der var 4 børn i dette ægteskab. I 1930 blev Agnes og Kjærgaard Tousgaard gift. Kjærgaard Tousgaard har fra 1929—1937 været medlem af Sjørring-Thorsted sogneraad, medlem af menighedsraadet og kirkeværge, formand for børneværnet og vurderingsmand til ejendomsskyld, og iøvrigt en lang række tillidshverv.

I ægteskabet er der en datter, nr. 247, Else Sloth Tousgaard, født 8. april 1936 i Thorsted.

Nr. 247, Else Sloth Tousgaard, født 8. april 1936 i Thorsted, gift med nr. 248, sekretær paa K.F.U.M. i Thisted, Herbert Neimanas, født 26. april 1928 i Siline sogn i Litauen. Forældrene

havde en gaard, men paa grund af krigen flygtede familien fra Litauen i oktober 1944. Ankom til Danmark 1. maj 1945. Ophold i forskellige flygtningelejre, sidst i Dragsbæk ved Thisted. Lært møbelsnedkerfaget i Thisted og Klim, ophold paa Haslev udvidede højskole 53—54. Antaget som K.F.U.M. sekretær i Thisted fra 1. juni 1954.

Nr. 73, Magnus Odgaard, født 6. jan. 1900. Magnus blev landmand fra sine unge aar, han var for en stor del hjemme i Gravgaard, men havde ogsaa forskellige pladser, bl. a. hos sin onkel, Chr. Sloth, Sejerskilde. Var paa Haslev landbrugsskole.

1. januar 1938 overtog han Gravgaard, og i 1941 blev han gift med nr. 74, Valborg Maria Henriksen, datter af gdr., sogneraadsformand og sognefoged Chr. Henriksen fra Mølholm, Store Brøndum, født 4. april 1905.

Magnus fortsatte de gamle traditioner i Gravgaard, han drev gaardens jorder med stor dygtighed og er iøvrigt en dygtig og praktisk landmand. Vi, der som børn og unge ofte har gæstet Gravgaard, føler endnu, naar vi kommer der paa besøg, en egen hjemlig og gammeldags hygge. Gravgaard er vel nok den gaard paa Thyholm, som rummer de fleste slægtsminder efter at slægtsgaarden i Barslev ikke er mere.

Magnus Odgaard har paa mange maader været med til at præge sin egn. Han har været og er fremdeles medlem af en række bestyrelser. Han er stærkt politisk interesseret og har i en aarrække været formand for Hvidbjerg-Lyngs venstrevælgerforening, ligesom han har været medlem af Hurupkredsens kredsbestyrelse og forretningsudvalg. Han er i bestyrelsen for Haslev landbrugsskole og medlem af det udvalg, som arbejder med slægtsregistret »Slægten Sloth«. Magnus var jo ogsaa een af de fire, som begyndte, og har vist stor interesse for »Slægten Sloth«. Han er stærkt interesseret i tidligere slægters liv og færden, og har ofret megen tid paa at skaffe oplysninger herom. Der er 4 børn i ægteskabet:

Nr. 249, Else Louise, født 18. septbr. 1942.

Nr. 250, Ellen, født 2. august 1944.

Nr. 251, Louise Velholm, f. 31. maj 1946.

Nr. 252, Christen, f. 22. februar 1948.

Nr. 75, Anders Odgaard, født 27. septbr. 1901. Gift med nr. 76. Martha Marie Hilligsø. Datter af gaardejer Niels Hilligsø, Galsgaard i Helligsø, født 12. febr. 1908.

I 1937 købte nr. 75, Anders Odgaard, Skalshøjgaard i Odby, som han siden har drevet med stor dygtighed.

2 børn:

Nr. 253, Kirsten Odgaard, født 20. marts 1948 i Odby.

Nr. 254, Agnete Odgaard, født 7. maj 1950 i Odby.

Nr. 77, Ingeborg Odgaard, født 30. marts 1903. Har haft forskellige husbestyrerindepladser, nu sidst i en del aar hos gaard-ejer August Christensen, Øster Vandet. Hun er ugift.

Nr. 78, Albert Odgaard, født 30. aug. 1904, død af gigtfeber 1920 efter faa dages sygeleje.

Nr. 79, Margrete Odgaard, født 16. nov. 1905. Har haft forskellige husbestyrerindepladser, bl. a. i en aarrække hos gaard-ejer Jens Chr. Thomsen, Dover. Hun er ugift.

STAMTAVLE V

Ane Sloth og Kristen Nielsen Bakgaard's slægt

Hans Bakgaard Nielsen er født i Brogaard i Bedsted 1825, død 1901, og blev gift med Sidsel Marie, født 1836, død 1883, af Bakgaarden, som efter datidens forhold blev drevet med stor dygtighed. Der var i ægteskabet 4 børn, hvoraf de 2 blev indgifte i Sloth Slægten, nemlig Kristen, der blev gift med nr. 20, Ane Sloth og Marie med Chr. Sloth.

De to andre døtre, Hanne og Nielsine blev gift. Hanne, som var den ældste af søskendeflokken, med Anders Nielsen Morsing — de overtog en gaard i Flovlev og siden en større gaard i Handrup i Vestervig sogn.

Nielsine med Lars Chr. Jensen, de overtog fødegaarden — Bakgaarden — som nu er afstaaet til en søn Henrik Jensen og saaledes fremdeles er i slægtens eje.

I 1875 købte Hans Bakgaard nabogaarden Brændgaard, og i en aarrække blev de to gaarde drevet sammen.

Den 25. juli 1890 blev nr. 21, Kristen Nielsen Bakgaard og nr. 20, Ane Sloth, gift, og de overtog saa Brændgaard, og der blev i en lang aarrække levet et rigt og virksomt liv.

Brændgaard var en udstrakt bondegaard paa ca. 65 td. land. Der var megen uopdyrket hede og kær. Jeg husker særlig det stykke jord nord for gaarden op imod Ydby hede og plantage. Som børn kom vi tit til Brændgaard, og her havde vi vor lege- og tumleplads — hvor gik bølgerne højt her — mellem lyngbakker og talrige damme og smaasøer. Det var altid herligt at

20 Ane Sloth 21 Kristen Nielsen Bakgaard	80 Hans Bakgaard		
		255 Evelyn Sloth Nielsen 256 Poul Henrik Lauritsen	416 Per Lauritsen
		257 Margaret Sloth Nielsen 258 Valdemar Emil Ehlers	416a Jørgen Chr. Ehlers 416b Jens Ribe Ehlers
	81 Niels Sloth Nielsen 82 Petra Johanne Knudsen	259 Helen Sloth Nielsen 260 Anker Martinus Væversted Christensen	417 John Væversted Christensen
		261 Edith Sloth Nielsen 262 Christian Aurelius Jensen	417a Gerda A. Jensen 417b Freddy A. Jensen 417c Margareth Jensen
	82a Gaia Branth		
		262a Gerda Edith Martin 262b Erik Nielsen	417d Ole Ejnar Martin
	83 Signe Marie Bakgaard 84 Ejnar Nikolaj Martin	262c Kai Andreassen	417e Jørgen Martin
		263 Gudrun Elise Martin 264 Jens Andersen Alstrup	417f Mary Andersen Alstrup
	85 Emil Bakgaard 86 Nicoline Sloth		
87 Aage Bakgaard			
88 Bernhard Bakgaard			

*Brændgaard*

komme til Brændgaard paa besøg. Faster Ane var jo den fuldkomne værtinde, og morbror Kristian en rar og stille mand. En eftermiddag i Brændgaard syntes altid saa kort, det var gerne aften, inden vi var klar over det — saa kom faster Ane og sagde: Børn, I skal hjem, det er snart mørk aften. — Vi havde jo ikke saa kort et stykke vej til Sejerskilde. — En lille tildragelse fra barneaarene. Jeg gik i Tvolm skole hos lærer Hougaard, jeg var vel dengang ca. 8—9 aar og havde, som saa tit, tandpine, — jeg græd i timen. »Er det nu igen tænderne«, spurgte læreren, »saa skynd dig om i Brændgaard til tante Ane«. Lærer Hougaard vidste, at det var et godt sted at komme, naar der var noget galt. Jeg fik en kærlig modtagelse, Hoffmannsdraaber til tænderne og iøvrigt kaffe, eller hvad jeg gerne ville have.

Kr. Bakgaard var en dygtig landmand, og Brændgaard var efter denne tid en veldreven gaard. Kr. Bakgaard var en venlig og stilfærdig mand, som ofrede sig helt for sit hjem og sin bedrift.



Ane Sloth

Han var een af de mænd, som kun havde venner, og til hvem man aldrig gik forgæves efter en tjeneste.

Faster Ane var virksom og foretagsom, hun var venlig og gæstfri, og mange er de hjem, som har haft bud efter hende i sygdom og nød.

Kristen Bakgaard var født i Bakgaarden, Ydby, den 20. januar 1864 og døde i Brændgaard den 11. februar 1932. Ane var født i Barslev den 27. april 1865 og døde den 18. august 1930.

Der var 6 børn i ægteskabet:

- Nr. 80, Hans Bakgaard, født i Brændgaard 15. nov. 1891.
- Nr. 81, Niels Sloth Nielsen, født i Brændgaard 15. dec. 1892.
- Nr. 83, Signe Marie Nielsen, født i Brændgaard 25. dec. 1895.
- Nr. 85, Emil Bakgaard, født i Brændgaard 23. febr. 1898.
- Nr. 87, Aage Bakgaard, født i Brændgaard 5. juli 1900.
- Nr. 88, Bernhard Bakgaard, født i Brændgaard 7. nov. 1901.

Det bemærkes, at Kr. Bakgaard Nielsen ved kgl. resolution

Kristen Nielsen Bakgaard

fik tilladelse til at føre Bakgaard som efternavn. Dette kom ikke til at gælde for sønnen Niels, som da var i USA.

Nr. 80, Hans Bakgaard, født i Brændgaard, Ydby sogn, 15. novbr. 1891. H. B. blev uddannet som landmand og havde i sine unge dage forskellige pladser, bl. a. hos propr. N. Søndergaard, Gadegaard i Helligsø. Han havde stor interesse for sang og havde selv en smuk og stærk sangstemme. I aarene 1915—18 var han forvalter hos onkel Poul Sloth, Fredensgaard, og begyndte da at lære sang, bl. a. hos frk. Pfefferkorn i Aarhus. Senere kom han til København og fik undervisning ved kgl. kammersanger Høeberg og kgl. kammersanger Vilh. Herold, ligesom han fik undervisning i sprog ved kgl. skuespiller Peter Jerndorff.

Efter endt uddannelse gav H. B. en stor del sangkoncerter herhjemme. I 1920 rejste H. B. til Amerika, hvor han bl. a. erhvervede store skovarealer og savværk.

Hans Bakgaard gav mange koncerter i USA og var iøvrigt en velset gæst i de danske samfund derovre.

Daglig længtes han hjem til Danmark, og i forbindelse hermed begyndte han sin digtning, bl. a. »Du herlige Thy« og »Taa-ren«.

Efter 9 aars forløb vendte han tilbage til Danmark. Han gav mange koncerter forskellige steder herhjemme, og samtidig begyndte han sin litterære virksomhed. En lang række skuespil er i aarenes løb udgaaet fra hans haand. Hans første skuespil var »Jul paa Egegaard«, som vakte stor opmærksomhed — ogsaa ved den smukke sang »Lykken«.

Af andre skuespil nævnes »Bærer hverandres byrder«, »Størst er kærligheden«, »Sognekongens overmand«, »Brændende verden« og »Husmandsknægten«. Endvidere »Kristusskuespillet« samt den nyudkomne »Vejen tilbage«.

Af romaner bør fremhæves: »Ræven fra Boddum bæk« og »Bukkelandets konge«. »Ræven fra Boddum bæk« er filmatiseret, og har med sine smukke billeder vakt opmærksomhed overalt i Danmark og selv udenfor landets grænser.

Hans Bakgaard har ligeledes udgivet en lang række digte, hvoraf mange paa Thybomaal.

Hans Bakgaard er mere end nogen anden »hjemstavns digter«. Hans store hjemstavnsfester, der i en lang aarrække er holdt i Ydby plantage, samler hvert aar mange tusinde mennesker fra alle landets egne.

Hans Bakgaard er ugift.

Nr. 81, Niels Sloth Nielsen, født 15. dec. 1892, blev uddannet hos tømremester Winding i Holstebro. I en ung alder rejste han til Amerika, hvor han blev gift med Petra Johanne Knudsen, født i Løgstør 1894.

I ægteskabet var der 4 børn:

Nr. 255, Evelyn Sloth Nielsen, født i USA 4. marts 1916.

Nr. 257, Magaret Sloth Nielsen, født i USA 8. juli 1918.

Nr. 259, Helen Sloth Nielsen, født i USA 22. febr. 1920.

Nr. 261, Edith Sloth Nielsen, født i Aalborg 7. nov. 1921.

Senere blev Niels Sloth Nielsen gift med enkefru Caia Søren-

sen, født Branth paa gaarden »Kærager« 30. juli 1886 som datter af afdøde godsejer Branth, »Kærager« og »Klarupgaard«.

I en del aar opholdt de sig i Amerika, men kom for nogle aar siden tilbage til Danmark, hvorefter de købte en mindre ejendom i Jestrup, Lyngs sogn, hvor de fremdeles bor.

Nr. 255, Evelyn Sloth Nielsen, født i USA 4. marts 1916. Gift med nr. 256, metalsliber Poul Henrik Lauritzen, Vejle, født i Daastrup paa Sjælland 22. april 1922.

Børn:

Nr. 416, Per Lauritzen, født i København 28. marts 1949.

Nr. 257, Margaret Sloth Nielsen, født i USA 8. juli 1918. Gift med slagtermester Valdemar Emil Ehlers, født i Ribe 28. april 1915. Ehlers er slagtermester i Aalborg og bor Bjørnøgade 25.

2 børn:

Nr. 416 A, Jørgen Chr. Ehlers, f. i Aalborg 6. dec. 1940.

Nr. 416 B, Jens Ribe Ehlers, f. i Aalborg 14. marts 1946.

Nr. 259, Helen Sloth Nielsen, født i USA 22. febr. 1920. Gift med nr. 260, kørclærer Anker Martinus Væversted Christensen, født i Aalborg 31. marts 1915. Bor Østerbro 68, Aalborg.

Børn:

Nr. 417, John Væversted Christensen, f. i Aalborg 8. okt. 1943.

Nr. 261, Edith Sloth Nielsen, født i Aalborg 7. nov. 1921. Gift med nr. 262, Christian Aurelius Jensen, født i Lendrup 6. febr. 1906. Jensen har cigarforretning i Hadsund.

3 børn:

Nr. 417 A, Gerda Aurilla Jensen, f. i Nr. Sundby 10. dec. 1944.

Nr. 417 B, Freddy Aurelius Jensen, f. i Hadsund 12. juli 1949

Nr. 417 C, Margaret Jensen, f. i Terndrup 4. maj 1951.

Nr. 83, Signe Marie Nielsen Bakgaard, født 25. dec. 1895. Gift med nr. 84, Einer Martin, født 29. aug. 1889 paa Sorø højskole, Lyngs sogn.

I en ret ung alder blev Signe Marie optaget paa fødselsstiftelsen og blev uddannet som jordemoder. Efter en privat praksis

og efter sit giftermaal med redaktør E. Martin blev hun udnævnt til distriktsjordemoder i Sorø, hvor hun vandt en stor og vidstrakt praksis formedels sin fremragende dygtighed og sit milde, vindende væsen. Ogsaa paa anden maade har fru Martin gjort en indsats, idet hun har taget del i arbejdet indenfor politiske og folkelige organisationer. Hun har saaledes i en aarrække været medlem af Sorø ligningskommission.

Der er 2 børn i ægteskabet:

Nr. 262a, Gerda Edith Martin, født i Hvidbjerg 24. okt. 1922.

Nr. 263, Gudrun Elise Martin, født i Lyng 13. okt. 1924.

Nr. 262a, Gerda Edith Martin, gift 30. april 1943 med nr. 262b, løjtnant, stud. polyt. Erik Nielsen og 11. marts 1950 gift med nr. 262c, repræsentant Kai Andreasen.

Begge ægteskaber opløst.

Børn:

i første ægteskab nr. 417d, Ole Ejnar Martin, f. 8/9 1946 i Sorø, og

i andet ægteskab nr. 417e, Jørgen Martin, f. 24/2 1954 i Vanløse.

Nr. 263, Gudrun Elise Martin, født i Lyng sogn 13. okt. 1924, gift med nr. 264, Jens Andersen Alstrup, født i Esbjerg 20. maj 1924, søn af direktør Chr. Andersen Alstrup. (Se ogsaa kap. 13, stamtavle VII). Jens A. Alstrup er prokurist i A/S J. A. Alstrup, glas en gros, Esbjerg afd.

1. barn: nr. 417f, Mary Andersen Alstrup, født 28. dec. 1956 i Sorø, død 3 uger gl.

Nr. 85, Emil Bakgaard, født 23. febr. 1898, gift med nr. 86, Nico Sloth, datter af afdøde amtsraadsmedlem og sparekasse-direktør Niels Sloth, Styvelgaard, født 5. marts 1900.

Nr. 85, Emil Bakgaard, overtog Brændgaard efter sine forældre sidst i tyverne, og med stor dygtighed og foretagsomhed gav han sig i kast med den udstrakte gaards jorder. De sidste hedearealer blev opdyrket, der blev drænet og merglet, de mange smaasøer forsvandt een efter een, ligesom gaardens udbygninger blev ombygget. Mange af deltagerne ved slægtsfesten i

1955, der da samledes i Brændgaard, forbavsedes højlig over den forandring, der var sket siden de sidst, for manges vedkommende for aar tilbage, besøgte Brændgaard. De veldrevne kultiverede jorder, den store avl og den store første klasses besætning.

Emil Bakgaard har paa mange maader været med til at præge sin by og egn. I en lang række foreninger har han været medlem af bestyrelse eller formand. Han har bl. a. været formand for Ydby elektricitetsværk, Ydby venstrevælgerforening, i bestyrelsen for eksportforeningen og mejeriet. Medlem af menighedsraadet m. m. m.

Emil Bakgaard er stærkt sportsinteresseret og har indenfor skytte- og gymnastiksgen været een af de ledende i en lang aarrække. Han er saaledes formand for Thisted amts skytteforeninger.

Emil Bakgaard var jo een af de fire, som tog mod til sig og indbyde til den første slægtssammenkomst. Det var jo i Emils hjem, »Brændgaard«, at de fire fætre mødtes. Det var den 22. maj 1953. Emil Bakgaard blev ved det første slægtsstævne indvalgt i »Slægten Sloth«s bestyrelse, og blev af bestyrelsen valgt til næstformand. Emil er eet af de slægtsmedlemmer, som i stort omfang har bevaret kontakten med mange af slægten, ogsaa før slægtssammenslutningen blev dannet. Tak Emil.

Der er ingen børn.

Nr. 87, Aage Bakgaard, født 5. juli 1900, er uddannet som landmand. I sine unge aar havde han forskellige pladser ved landbruget, men har siden broderen, Emil, overtog Brændgaard, været hjemme i fødegaarden. Han har med stor dygtighed hjulpet til med gaardens drift og bidraget sit til Brændgaards høje landbrugsmæssige stade. Han er ugift.

Nr. 88, Bernhard Bakgaard, født 7. nov. 1901, er uddannet som landmand. I 1926 rejste han til Amerika, hvor han lærte malerhaandværket. Han har i en aarrække været malermester i New Jersey. I 1954—55 var han for første gang paa besøg herhjemme. Han er ugift.

STAMTAVLE VI

Knud Vestbjerg Sloth, Kirstine Pedersen og Else Kathrine Nielsen's slægt

Knud Vestbjerg Sloth, nr. 22, blev født i Barslev 16. november 1866 som ældste søn af 7 børn i andet ægteskab. Da hans far døde 1887, blev det saaledes den da ca. 20 aarige Knud, som i særlig grad kom til at hjælpe sin mor med gaardens drift.

1894 blev han gift med nr. 23, Kirstine Pedersen af Jestrup, Lyngs sogn, født 10. april 1874. Hun var datter af gaardejer Anders Vestergaard Pedersen, Jestrup.

Samme aar købte de gaarden Bundgaard i Helligkilde for 22.000 kr. Gaarden var paa 50 td. land. Knud Sloth var en meget virksom og dygtig mand. Allerede i 1895 byggede han ny stald og lade og i 1907 nyt stuehus.

Ved den store aandelige vækkelse, som 1897 gik over Thyholm, blev Kirstine og Knud Sloth grebet af denne, og det satte senere sit præg paa hjemmet og børnene i Helligkilde.

Det lykkelige samliv blev tidlig behæftet af mørke skygger, idet Kirstines helbred ikke var godt. Det var en rygmarvslidelse, og efter 1 aars alvorlig sygdom døde hun den 5. juli 1901. Hun var en livsglad og kærlig hustru og moder, som mand og børn havde de bedste minder efter, og hun var stærkt savnet først og fremmest af mand og børn.

Der var 4 børn i ægteskabet:

Nr. 89, Maren Sloth, født 6. nov. 1893 i Helligkilde.

Nr. 91, Niels Sloth, født 8. oktbr. 1895 i Helligkilde.

Nr. 93, Mette Kirstine Sloth, f. 11. septbr. 1897 i Helligkilde.

Nr. 95, Anders Sloth, f. 19. april 1901 i Helligkilde, død 1924.

22 Knud Vestbjerg Sloth 23 Kirstine Pedersen	89 Maren Sloth 90 Kr. Smedsgaard Kristensen	265 Knud Kristensen 266 Ruth Andersen Mølgaard	418 Jørgen Mølgaard Kristensen 419 Bjarne Mølgaard Kristensen 420 Henrik Mølgaard Kristensen 421 Lilian Mølgaard Kristensen
		267 Kirstine Sloth Kristensen 268 Christian Lemvig Pedersen	422 Grethe Sloth Lemv. Pedersen 423 Erik Sloth Lemv. Pedersen 424 Ove Sloth Lemv. Pedersen 425 Karen Sloth Lemv. Pedersen 425a Peter Sloth Lemv. Pedersen
		269 Maja Krarup Kristensen 270 Erik Christian Storebjerg	426 Lissi Storebjerg 427 Inger Storebjerg
		271 Karl Sloth Kristensen 272 Margrethe Augusta Jensen Kudsk	428 Tove Sloth Kristensen 429 Peter Sloth Kristensen
		273 Aksel Sloth Smedsgaard 274 Herlis Rasmussen	430 Herluf Smedsgaard
		275 Ejnar Sloth Kristensen 275a Petra Mortensen	430a Poul Sloth Kristensen
		276 Gunnar Sloth Kristensen 277 Kirsten Opsund Iversen	
		278 Aage Sloth Kristensen	
		279 Ingrid Sloth Kristensen 279a Richard Frandsen	430b Kristian Frandsen
		280 Krista Vestergaard Sloth 281 Bernth Winding	431 Bo Winding 432 Inger Merele Winding
91 Niels Sloth 92 Dorthea Hebsgaard	282 Knud Sloth 283 Johanne Elisabeth Isaksen	433 Peter Hebsgaard Sloth	
	284 Kirska Hebsgaard Sloth 285 Bent Hansen	434 Niels Henrik Sloth Hansen	
	286 Søren Hebsgaard Sloth Emma Kofoed		
	287 Thyra Kathrine Sloth 287a Svend Aage Skjoldahl		
	288 Anna Kirstine Poulsen 289 Niels Toft Villadsen	435 Kirsten Toft Villadsen 436 Henning Toft Villadsen	
	290 Margrethe Poulsen		
93 Mette Kirstine Sloth 94 Mads Poulsen	291 Else Sloth Poulsen 292 Anders Kristian Andersen	437 Preben Sloth Andersen 438 Anders Sloth Andersen	
	293 Poul Poulsen		
	294 Eva Sloth Poulsen 295 Niels Erik Klemmesen		
	296 Knud Sloth Poulsen		
95 Anders Sloth			
96 Ane Kirstine Sloth 97 Kristen Petersen	297 Robert Sloth Petersen 297a Nina Elise Nielsen	Lone Sloth Petersen	
	298 Knud Sloth Petersen		
	299 Ejner Sloth Petersen 299a Else Andersen	438a Ruth Sloth Petersen	
98 Peder Sloth 99 Kirstine Møller	300 Erik Sloth Petersen 301 Evald Sloth Petersen 302 Poul Sloth Petersen		
	303 Margit Møller Sloth 303a Niels Chr. Nielsen	438b Inga Sloth Nielsen	
	304 Knud Henry Møller Sloth 305 Herluf Møller Sloth 306 Hartvig Møller Sloth 307 Rasmus Erik Møller Sloth		
	308 Jens Erik Sloth Pasgaard 309 Elin Pasgaard 310 Murtha Pasgaard 311 Knud Sloth Pasgaard 312 Henning Sloth Pasgaard		
102 Ester Sloth 103 Arthur Højberg	313 Lis Sloth Højberg 314 Gerda Sloth Højberg 315 Inge Sloth Højberg 316 Else Katrine Sloth Højberg		
	317 Knud Sloth 318 Niels Sloth 319 Elsebeth Kirstine Sloth 319a Hans Sloth		
22 Knud Vestbjerg Sloth 24 Else Kathrine Nielsen	104 Harald Sloth 105 Sidsel Marie Dahlgard		



Kirstine Pedersen

Aaret efter giftede Knud Sloth sig med nr. 24, Else Katrine Nielsen, født i Barslev 26. nov. 1872. Datter af gaardejer P. Nielsen.

Knud Sloth var en meget dygtig landmand og en betydelig og kyndig handelsmand.

Gaardens afgrøder voksede aar for aar, og hans dyr var velpassede og velplejede. Alligevel fik han tid til at drive en ret omfattende handel med kreaturer. I modsætning til sin broder, Chr. Sloth, Sejerskilde, der gerne købte dyr, naar blot han syntes de var billige i pris, selv om det ingeniunde var nogen god kvalitet, købte Knud Sloth helst kun gode, 1. klasses køer. Naar han var ude at købe køer, spurgte han ikke, om der var en ko til salg, men om en god ko. Knud Sloth var virksom lige til det sidste, og han ledede selv gaardens drift til sin død den 1. juni 1939. i andet ægteskab var der 5 børn:

Nr. 96, Ane Kirstine Sloth, f. 9. okt. 1903 i Helligkilde.

Nr. 98, Peder Sloth, f. 27. okt. 1908 i Helligkilde.

Nr. 100, Anna Sloth, f. 10. aug. 1910 i Helligkilde.

Nr. 102, Ester Sloth, f. 15. juli 1913 i Helligkilde.

Nr. 104, Harald Sloth, f. 5. juni 1916 i Helligkilde.



Bundgaard i Helligkilde

Nr. 89, Maren Sloth, født i Helligkilde den 6. nov. 1893. Gift med nr. 90, gaardejer Kr. Smedsgaard Kristensen, født i Nees sogn den 30. juni 1885. Maren Sloth var i sin ungdom mest paa hjemegnen. Hun var paa højskole. I 1918 blev Maren og Kr. Smedsgaard gift og overtog Smedsgaard i Bøvling efter K. S.s fader, Knud Kristensen, Smedsgaard. Gaarden er paa 55 td. land. Foruden at passe sin gaard med stor dygtighed har Kr. Smedsgaard varetaget en del tillidshverv paa sin hjemegn. Han har været medlem af sogneraad, menighedsraad og skolekommission m. m. og har i en aarrække været bankbestyrer for Bøvling og omegns filial af Lemvig bank, hvilket hverv han fremdeles udfører. De har begge været stærkt tilsluttet Indre Mission. For et par aar siden afstod de gaarden til en søn, Aksel Sloth Smedsgaard, nr. 273, og købte »Bakkehuset«.

Der er 9 børn i ægteskabet:

Nr. 265, Knud Kristensen, født i Bøvling 5. marts 1919.

Nr. 267, Kirstine Sloth Kristensen, f. i Bøvling 13. marts 1920.

Nr. 269, Maja Krarup Kristensen, f. i Bøvling 10. sept. 1921.

Nr. 271, Karl Sloth Kristensen, født i Bøvling 2. dec. 1922.



Else Kathrine Nielsen

- Nr. 273, Aksel Sloth Kristensen, f. i Bøvling 11. febr. 1924.
 Nr. 275, Ejnar Sloth Kristensen, f. i Bøvling 4. sept. 1926.
 Nr. 276, Gunnar Sloth Kristensen, f. i Bøvling 22. maj 1929.
 Nr. 278, Aage Sloth Kristensen, f. i Bøvling 14. dec. 1930.
 Nr. 279, Ingrid Sloth Kristensen, f. i Bøvling 19. nov. 1935.

Nr. 265, Knud Kristensen, f. 5. marts 1919. Gift med nr. 266, Ruth Andersen Mølgaard, datter af afdøde lærer Andersen Mølgaard, Everdrup, født 26. febr. 1921.

Knud Kristensen tog lærerexamen fra Silkeborg seminarium og er nu kommunelærer i Rødovre. — De har 4 børn:

- Nr. 418, Jørgen Mølgaard Kristensen, f. 21. jan. 1948 i Fakse.
 Nr. 419, Bjarne Mølgaard Kristensen, f. 25. marts 1950 i Islev.
 Nr. 420, Henrik Mølgaard Kristensen, f. 22. maj 1952 i Islev.
 Nr. 421, Lilian Mølgaard Kristensen, f. 7. okt. 1953 i Islev.

Nr. 267, Kirstine Sloth Kristensen, f. 13. marts 1920, gift med nr. 268, Christian Lemvigh Petersen, søn af sadelmager Petersen, Bøvlingbjerg, f. 20. aug. 1916 i Bøvling.

De havde først en købmandsforretning i Fløvlev, som de se-

Knud Vestbjerg Sloth

nerede afhændede og købte købmand Bondes forretning i Søndbjerg, hvor de nu bor.

5 børn:

Nr. 422, Grete Sloth Lemvigh Petersen, f. 13. april 44 i Hvidbjerg.

Nr. 423, Erik Sloth Lemvigh Petersen, f. 6. juli 46 i Hvidbjerg.

Nr. 424, Ove Sloth Lemvigh Petersen, f. 25. aug. 48 i Søndbjerg.

Nr. 425, Karen Sloth Lemvigh Petersen, f. 5. april 51 i Søndbjerg.

Nr. 425a, Peter Sloth Lemvigh Petersen, f. 26. juni 1955 i Søndbjerg.

Nr. 269, Maja Krarup Kristensen, f. 10. sept. 21, gift med nr. 270, Erik Christian Storebjerg, søn af gaardejer Thor Storebjerg, Bøvling, f. 23. nov. 21. i Bøvling.

Efter at have taget teologisk embedsexamen blev E. C. Storebjerg hjælpepræst og senere kaldskapellan i Horsens og blev for kort tid siden udnævnt til sognepræst i Nørre Snede.

2 børn:

Nr. 426, Lissi Storebjerg, f. 17. juni 49 i Horsens.

Nr. 427, Inger Storebjerg, f. 27. maj 52 i Horsens.

Nr. 271, Karl Sloth Kristensen, f. 2. dec. 22. Gift med nr. 272, Margrete Augusta Jensen Kudsk, datter af enkefru Kudsk, Nykøbing Mors, født 24. dec. 19 i Nykøbing Mors.

Efter sin teologiske embedsexamen kom K. S. K. til Nibe som vikar for sognepræsten, og efter dennes død fik han embedet som sognepræst i Nibe. Hans hustru er uddannet som sygeplejerske. — 4 børn:

Nr. 428, Tove Sloth Kristensen, f. 5. marts 52 paa diakonissestiftelsen, Solbjerg sogn, København.

Nr. 429, Peter Sloth Kristensen, f. 23. okt. 53 i Nibe.

Nr. 429a, Agnethe Sloth Christensen, f. 31. januar 1955.

Nr. 429b, Kristian Sloth Kristensen, f. 13. april 1956.

Nr. 273, Aksel Sloth Smedsgaard, f. 11. febr. 24. Gift med nr. 274, Herdis Rasmussen, datter af bager Rasmussen, Bøvlingbjerg, født 10. juli 24 i Bøvling.

Aksel har nu overtaget fødegaarden derhjemme (Smedsgaard) efter sine forældre.

1 barn:

Nr. 430, Herluf Smedsgaard, f. 7. juli 53 i Bøvling.

Nr. 275, Ejnar Sloth Kristensen, f. 4. septbr. 26. Gift 28. juni 1955 med nr. 275a, Petra Mortensen, Tambohus, født 14. juli 1936. De har en gaard paa Jegindø.

Et barn: nr. 430a, Poul Sloth Kristensen, født 15. maj 1956.

Nr. 276, Gunnar Sloth Kristensen, f. 22. maj 29. Gift med nr. 277, Kirsten Opsund Iversen, f. 6. marts 30 i Bøvling.

Gunnar, der er handelsuddannet, er kommis i Nørre Nebel.

Nr. 278, Aage Sloth Kristensen, f. 14. dec. 30 i Bøvling. Han har lært snedkerfaget i Nyborg og har i en aarrække arbejdet ved faget i Rønde.

Nr. 279, Ingrid Sloth Kristensen, født 19. nov. 35. Hun har været paa sygeplejehøjskole i Faarevejle. Gift 11. febr. 1956 med nr. 279a, Richard Frandsen, født 5. jan. 1933, der er gaardejer i Brædstrup. — Et barn:

Nr. 430c, Kristian Sloth Frandsen, f. 13. okt. 1956 i Brædstrup.

Nr. 91, Niels Sloth, født i Helligkilde 8. okt. 1895. Gift med nr. 92, Dorthea Hebsgaard, datter af gaardejer Søren L. Hebsgaard og hustru, Kirsten af Flovlev, født 22. januar 1898. Niels Sloth blev oplært ved landbruget, havde plads ude, men var mest hjemme paa fødegaarden, Bundgaard i Helligkilde. Han var paa Tommerup højskole, og aftjente sin værnepligt som soldat i Aarhus. Ved giftermålet i 1922 købte de Skrivergaard i Ullerup, Helthborg sogn, hvor de fremdeles bor.

Niels Sloth er en meget dygtig landmand og har een i alle maader veldrevet gaard. Han har nyopført de fleste af gaardens bygninger, og der hersker god orden saavel ude som inde.

Niels Sloth har haft og har fremdeles en lang række tillidshverv. Han har været medlem af Visby-Helthborg sogneraad, medlem og formand for menighedsraadet. Han er formand for Indre Missions Samfund, og har i sin egenskab heraf udført et stort arbejde for Indre Mission og for søndagsskolearbejdet.

Ogsaa paa det landbrugsmæssige og faglige omraade har han haft en del hverv som bestyrelsesmedlem i landbrugsorganisationer og andelsforeninger, f. eks. andelsmejeriet Frem i Hurup.

Hans hustru har i mange aar været medlem af skolekommissionen.

Niels Sloth var een af de fire, som var med til at indbyde til den første slægtssammenkomst, og det var en selvfølge, at han blev indvalgt i »Slægten Sloth«s bestyrelse. Han har i disse aar været foreningens kasserer og har iøvrigt vist meget stor interesse for »Slægten Sloth«s opgaver og fremtid, hvad vi alle er taknemmelige og glade for.

5 børn:

Nr. 280, Krista Vestergaard Sloth, f. 16. sept. 1923 i Helthborg.

Nr. 282, Knud Sloth, f. 1. april 1925 i Heltborg.

Nr. 284, Kirsa Hebsgaard Sloth, f. 25. marts 1927 i Heltborg.

Nr. 286, Søren Hebsgaard Sloth, f. 18. septbr. 1929 i Heltborg.

Nr. 287, Thyra Katrine Sloth, f. 25. decbr. 1931 i Heltborg.

Nr. 280, Krista Vestergaard Sloth, f. 16. sept. 23. Hun har bestaaet realexamen paa Hurup realskole. Gift med nr. 281, Bernth Winding, søn af lærer Winding, Fredericia, f. 8. maj 1919 i Fredericia.

Bernth Winding er arkitekt (M.A.A.) og er ansat under Gentofte kommune. — 2 børn:

Nr. 431, Bo Winding, f. 13. febr. 1947 i Hvidovre.

Nr. 432, Inger Merete Winding, f. 21. marts 1952 i Herlev.

Nr. 282, Knud Sloth, f. 1. april 26. Gift med nr. 283, Johanne Elisabeth Isaksen, født 2. juli 1925 i København.

Knud Sloth er uddannet i maskinbranchen og er maskinarbejder i København. Hans hustru er paalæggerske i typograffaget. 1 barn:

Nr. 433, Peter Hebsgaard Sloth, f. 25. okt. 54 i København.

Nr. 284, Kirsa Hebsgaard Sloth, f. 25. marts 27. Hun har melleskoleexamen og har været barneplejerske. Gift med nr. 285, Bent Hansen, søn af gartner H. M. Hansen, Randers, født 25. juli 27 i Randers. De har gartnerforretning i Randers. Gartneriet »Taarnly«. — 1 barn:

Nr. 434, Niels Henrik Sloth Hansen, f. 26. febr. 1953 i Randers.

Nr. 286, Søren Hebsgaard Sloth, født 18. sept. 1929. Han tog realexamen paa Hurup realskole, Studentereksamen og er nu civilingeniør. Aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne og var udnævnt til sekondløjtnant. Søren Hebsgaard Sloth er gift med lærerinde Emma Kofoed, født 27. okt. 1930 i København, datter af fabrikant Kaj Kofoed. S. H. Sloth, der er civilingeniør, er ansat som assistent ved laboratoriet for havnebygning, Danmarks tekniske højskole, under professor H. Lundgren.

Nr. 287, Thyra Kathrine Sloth, født 25. dec. 1931. Hun har været paa Haslev udvidede højskole. Gift 24. nov. 1956 med nr. 287a, Svend Aage Skjoldahl, født i Hvidbjerg 4. dec. 1930 som søn af gdr. Chr. Skjoldahl, Grønholme. Købte i efteråret 1956 gaarden »Fjordvang« i Hjerm for 272.000 kr. Svend Skjoldahl har været paa Haslev landboskole.

Nr. 93, Mette Kirstine Sloth, f. 11. septbr. 1897 i Helligkilde. Gift med nr. 94, Mads Poulsen, søn af gaardejer Mads Poulsen, Søndbjerg, født 17. april 1895 i Søndbjerg.

Efter deres giftemaal overtog de Mads Poulsens fædrengaard, som de fremdeles besidder. Mads Poulsen har taget stærk del i K.F.U.M.s spejderbevægelse, for hvilken han har været divisionschef i en aarrække. Han er medlem af Søndbjerg-Odby sogneraad, ligesom han har en lang række tillidshverv, bl. a. formand for børneværnet, kirkevæрге m. m. M. P. er stærkt interesseret i svundne tiders kaar og levevis, hvad vi fik vished for af hans foredrag paa Ydby oldtidskirkegaard ved slægtsfesten 1955. Han er i besiddelse af stor teknisk snilde, har bl. a. opfundet en tæevasker. — 6 børn:

Nr. 288, Anna Kirstine Poulsen, f. 12. okt. 1926 i Søndbjerg.

Nr. 290, Margrete Poulsen, f. 8. juni 1928 i Søndbjerg.

Nr. 291, Else Sloth Poulsen, f. 11. maj 1930 i Søndbjerg.

Nr. 293, Poul Poulsen, f. 17. marts 1932 i Søndbjerg.

Nr. 294, Eva Sloth Poulsen, f. 10. dec. 1934 i Søndbjerg.

Nr. 296, Knud Sloth Poulsen, f. 5. nov. 1937 i Søndbjerg.

Nr. 288, Anna Kirstine Poulsen, f. 12. okt. 26. Gift med nr. 289, Niels Toft Villadsen, født 30. juli 1924 i Odby. De har en gaard i Styvel. — 2 børn:

Nr. 435, Kirsten Toft Villadsen, født 4. nov. 49 i Hvidbjerg.

Nr. 436, Henning Toft Villadsen, født 6. okt. 53 i Hvidbjerg.

Nr. 290, Margrete Poulsen, f. 8. juni 28. Hun er K.F.U.K. sekretær i Horsens.

Nr. 291, Else Sloth Poulsen, født 11. maj 30. Gift med nr. 292, Anders Kristian Andersen, født 18. juni 27 i Timring. De har en gaard i Terp, Timring sogn pr. Vildbjerg.

2 børn:

Nr. 437, Preben Sloth Andersen, født 31. juli 53 i Timring, død 3 aar gl.

Nr. 438, Anders Sloth Andersen, født 13. nov. 54 i Timring.

Nr. 293, Poul Poulsen, født 17. Marts 32. Er stud. med. ved Aarhus universitet.

Nr. 294, Eva Sloth Poulsen, f. 10. dec. 34. Gift med nr. 295, fabrikant Erik Klemmensen, Herning, født 6. april 1932.

Nr. 296, Knud Sloth Poulsen, f. 5. nov. 37. Har lært maskinfaget i Hvidbjerg. Er for tiden soldat.

Nr. 96, Ane Kirstine Sloth, f. 9. oktbr. 1903 i Helligkilde. Gift med nr. 97, Kristen Petersen, født 9. jan. 1895 i Langskov sogn ved Horsens. Efter deres giftermål i 1925 overtog de gaarden Nørfelt i Hunborg, som de senere solgte, hvorefter de forpagtede Ryde præstegaard ved Vinderup. Senere købte de Rysgaard i Hunborg, hvor de nu bor. Kr. Petersen har været medlem af Ryde sogneraad og er nu medlem af Hunborg-Jannerup sogneraad, ligesom han er formand for skolekommissionen.

6 børn:

Nr. 297, Robert Sloth Petersen, født 2. jan. 1926 i Hunborg.

Nr. 298, Knud Sloth Petersen, f. 14. oktbr. 1927 i Hunborg.

Nr. 299, Ejner Sloth Petersen, f. 14. oktbr 1927 i Hunborg.

Nr. 300, Erik Sloth Petersen, f. 28. febr. 1930 i Hunborg.

Nr. 301, Evald Sloth Petersen, f. 7. jan. 1934 i Hunborg.

Nr. 302, Poul Sloth Petersen, f. 9. maj 1945 i Ryde.

Nr. 297, Robert Sloth Petersen, født 2. jan. 1926 i Hunborg. Gift 18. juni 55 med nr. 297a, sygeplejerske Nina Elise Nielsen, født 13. august 1918 i Roskilde domsogn. Robert Sloth Petersen

er exam. handelsfaglærer, erhvervsøkonom. H.A. Bopæl: Mosede strand pr. Greve strand.

1 barn: Lone Sloth Pedersen, f. 28. februar 1957.

Nr. 298, Knud Sloth Petersen, født 14. okt. 1927, har taget lærerexamen paa Ranum statsseminarium og er nu fast ansat som lærer i Skørping. Ugift.

Nr. 299, Ejner Sloth Pedersen, gift 29. okt. 1955 med nr. 299a, Else Andersen, datter af gaardejer Aage Andersen, Todbøl Mark. De har en gaard i Vang pr. Thisted. Har været korporal. Har været paa Hammerum landbrugsskole.

1 barn:

Nr. 438a, Ruth Sloth Pedersen, født 24. sept. 1956 i Vang.

Nr. 300, Erik Sloth Petersen, født 28. febr. 1930, er bestyrer paa en gaard i Aas, Skjoldborg sogn ved Thisted. Har været korporal og elev paa Lægaard landbrugsskole.

Nr. 301, Evald Sloth Petersen, født 7. jan. 1934. Har været paa diakonskolen i Aarhus med videre uddannelse i København, hvor han er for tiden.

Nr. 98, Peder Sloth, f. 27. oktbr. 1908 i Helligkilde. Gift med nr. 99, Kirstine Møller, datter af gaardejer Rasmus Møller, Bøvling, f. 17. februar 1911 i Bøvling.

Peder Sloth har en gaard i Søndbjerg, ligesom han har Søndbjerg præstegaard i forpagtning. P. S. er en meget dygtig landmand. Har tildels ombygget sin gaard.

5 børn:

Nr. 303, Margit Møller Sloth, f. 2. maj 1934 i Søndbjerg.

Nr. 304, Knud Henry Møller Sloth, f. 25. aug. 36 i Søndbjerg.

Nr. 305, Herluf Møller Sloth, f. 21. jan. 1939 i Søndbjerg.

Nr. 306, Hartvig Møller Sloth, f. 13. Juni 1941 i Søndbjerg.

Nr. 307, Rasmus Erik Møller Sloth, f. 30. jan. 48 i Søndbjerg.

Nr. 303, Margit Møller Sloth. Gift 23. juni 1955 med nr. 303a,

Niels Chr. Nielsen, født 5. dec. 1922. Søn af gaardejer P. Nielsen, Sahl. De har en gaard i Hjerm.

1 barn:

Nr. 438b, Inga Sloth Nielsen, f. 30. april 1956 i Hjerm.

Nr. 304, Knud Henry er for tiden soldat.

Nr. 305, Herluf, læser til lærer paa Nørre Nissum seminarium.

Nr. 100, Anna Sloth, født 10. aug. 1910 i Helligkilde. Gift med nr. 101, Jakob Jensen Pasgaard, født 10. juli 1899 i Pasgaard, Hygum sogn. Jakob J. Pasgaard overtog fødegaarden efter sin fader, gaardejer Jens Pasgaard. Gaarden er paa 55 td. land. Jakob Pasgaard har haft og har fremdeles en del tillidshverv paa sin hjemegn, hvoraf nævnes medlem af sogneraadet og formand for skolekommissionen.

5 børn:

Nr. 308, Jens Erik Sloth Pasgaard, f. 9. febr. 1940 i Hygum.

Nr. 309, Elin Pasgaard, f. 9. novbr. 1941 i Hygum.

Nr. 310, Martha Pasgaard, f. 2. febr. 1943 i Hygum.

Nr. 311, Knud Sloth Pasgaard, f. 17. septbr. 1944 i Hygum.

Nr. 312, Henning Sloth Pasgaard, f. 23. april 1947 i Hygum.

Nr. 102, Ester Sloth, f. 15. juli 1913 i Helligkilde. Gift med nr. 103, Arthur Højberg, søn af hmd. Niels Højberg, Barslev, født 16. febr. 1914 i Barslev.

De har en gaard ved Uglev st. Arthur Højberg er medlem af Søndbjerg-Odby sogneraad.

4 børn:

Nr. 313, Lis Sloth Højberg, f. 7. jan. 39 i Odby sogn.

Nr. 314, Gerda Sloth Højberg, f. 30. april 43 i Odby sogn.

Nr. 315, Inge Sloth Højberg, f. 15. juni 47 i Odby sogn.

Nr. 316, Else Katrine Sloth Højberg, f. 16. febr. 52 i Odby sogn.

Nr. 104, Harald Sloth, født 5. juni 1916 i Helligkilde. Gift med nr. 105, Sidsel Marie Dahlgaard, datter af gaardejer Niels Dahlgaard, Søndbjerg, født 16. nov. 1916 i Søndbjerg.

Det blev altsaa den yngste af børneflokken, Harald Sloth, som kom til at overtage fædrengaarden Bundgaard i Helligkilde.

Den ca. 52 td. land store gaard har under onkel Knud Sloths ledelse været een af de mest veldrevne paa Thyholm, og ved det korte ophold paa gaarden ved slægtsfesten i 1953 saa vi straks, at alt var i fuldkommen orden — ude saavel som inde.

Marie og Harald Sloth har 4 børn:

Nr. 317, Knud Sloth, født 15. aug. 48 i Helligkilde.

Nr. 318, Niels Sloth, f. 28. april 50 i Helligkilde.

Nr. 319, Elsebeth Kirstine Sloth, f. 31. jan. 52 i Helligkilde.

Nr. 319a, Hans Sloth, født 1. febr. 1956 i Hvidbjerg.

STAMTAVLE VII

Poul Kallerup Sloth og Kamilla Jensine Kathrine Mikkelsen's slægt

Nr. 25, Poul Kallerup Sloth, født i Barslev 14. septbr. 1868. Gift med nr. 26, Kamilla Jensine Kathrine Mikkelsen, født i Fulden mølle pr. Beder den 15. decbr. 1877.

Poul Sloth blev uddannet som mejerist, og allerede som 19-årig blev han mejeribestyrer i Beder. Nogle aar senere begyndte han selvstændig mejerivirksomhed i Aarhus, hvor han havde oprettet mejeriet *Expres*. Dette mejeri blev senere tilsluttet de daværende øvrige mejerier i Aarhus under navnet »De forenede Mejerier«, og dette blev begyndelsen til skabelsen af Danmarks største mejeriselskab, A/S Vendsyssel og De forenede Mejerier. Dette mejeriselskab omfattede 44 mejerier i ind- og udland, blandt andet i Sverige og Polen. For denne store virksomhed var Poul Sloth i en lang aarrække formand, og som saadan kom han til at sætte uudslettelige spor i dansk mejeribrug. I 1914 fratraadte han posten som formand for mejeriselskabet, der nogle aar senere traadte i likvidation.

1908 købte Sloth Fredensgaard i Viby ved Aarhus og flyttede dertil. Det var en stor smuk villagaard paa ca. 100 td. land, og her fik Sloth ogsaa som opgave at lede det omfattende landbrug. Her paa Fredensgaard følte familien sig godt tilrette, og Fredensgaard blev rammen om et meget smukt og lykkeligt familieliv. I dette smukke hjem var fru Kamilla det lykkelige midtpunkt, hun var charmerende, elskværdig og gæstfri, og hvem mindes ikke den store elskværdighed, som man blev modtaget med, naar man kom der paa besøg. Familien paa Fredens-

<p>25 Poul Katterup Sloth 26 Kamilla Jensine Kathrine Mikkelsen</p>	<p>106 Mary Sloth 107 Christian Peter Andersen Alstrup</p>	<p>320 Jens Andersen Alstrup 321 Gudrun Elise Martin</p>	<p>417f Mary Andersen Alstrup</p>
		<p>322 Knud Andersen Alstrup 323 Aase Lillelund</p>	<p>438c Kirsten Andersen Alstrup</p>
		<p>324 Jørgen Andersen Alstrup 325 Anne Margrethe Nymark</p>	<p>438d Anne Andersen Alstrup</p>
		<p>326 Poul Andersen Alstrup 326a Birgitte Kloster</p>	
		<p>327 Erik Windeløv</p>	
		<p>328 Bent Verner Lassen 329 Karen Annelise Nielsen</p>	<p>439 Søren Verner Lassen 440 Anette Verner Lassen 440a Pige ? ?</p>
		<p>330 Birthe Verner Lassen 330a Emil Mathisen</p>	<p>440b Dorte le Dous Mathisen</p>
		<p>331 Poul Verner Lassen 331a Inge Due Petersen</p>	
		<p>332 Marianne Brix-Pedersen</p>	
		<p>333 Henning Winther Jensen 333a Karen Winther Jensen</p>	
	<p>108 Henny Sloth 109 Erik Emil Windeløv</p>		
	<p>110 Erik Verner Lassen</p>		
	<p>111 Eva Sloth</p>		
	<p>112 Hilda Sloth 113 Kristian Brix-Pedersen</p>		
	<p>114 Inga Sloth 115 Christen Julius Winther-Jensen</p>		
	<p>116 Poul Sloth 117 Ellen Marie Nielsen</p>	<p>334 Poul Sloth 335 Inga Sloth</p>	



Fredensgaard pr. Aarhus

gaard havde en stor vennekreds og en stor familie. En af døtrene har fortalt mig:

Det var ikke sjældent, at den store spisestue var fyldt til sidste plads. Mor var den fødte værtinde, og vi børn, som dengang tog det hele som en selvfølge, har vist tit sendt beundrende tanker tilbage til vor mor, der altid modtog folk med et venligt smil og var afholdt af alle.

Men tilbage til Sloths virksomhed. Under den første verdenskrig og i den senere saakaldte mellemkrigstid drev han en omfattende handel med gaarde, byejendomme og mejerier, og han blev efter datidens forhold en meget velhavende mand. Jeg husker en gang jeg var paa Fredensgaard (vel omkring aar 1912), da var onkel Poul lige kommen hjem fra et landstingsvalg, hvor han var mødt som højtbekattet vælger. Det imponerede mig, at

*Kamilla Sloth*

onkel Poul havde lige saa stor indflydelse paa et landstingsvalg som en hel kommune.

I 1919 opførte han et stort mejeri i Taastrup paa Sjælland. Dette mejeri kom til at bære hans navn og blev en af de virksomheder, som han ikke ville afhænde. I en lang aarrække ejede han sammen med broderen, Niels Sloth, og fætteren, Jens Skriver, herregaarden Aggersvold paa Sjælland. Poul Sloth var en meget virksom og foretagsom mand med høje idealer. Dette at tjene penge blev for ham dog aldrig noget maal i sig selv. »Penge«, sagde han ofte, »er saa møj noget skidt«. Det, der interesserede ham, var at sætte virksomheder i gang. Han følte sig forpligtet af sine penge, ogsaa paa den maade, at han gerne hjalp, naar nogen uforskyldt var kommen i vanskeligheder. I sine efterladte dagbøger har han bl. a. skrevet disse ord: »Uden Gud kan jeg intet. Med Gud kan jeg alt«.

Poul Sloth havde en lang række betydelige tillidshverv, hvoraf foruden som før nævnt formand for De forenede Mejerier og A/S Vendsyssel, ogsaa formand for Bymejeriernes Fællesorganisation og formand for den folkelige forsamlingsbygning i Aar-

Poul Kallerup Sloth

hus, ligesom han en lang aarrække var medlem af Viby menighedsraad, et arbejde, som han omfattede med stor kærlighed og interesse.

Den 19. juni 1933 døde hans hustru, Kamilla, og hermed var saa afslutningen paa et meget lykkeligt og harmonisk ægteskab, ligesom vel det centrale midtpunkt i et lyst, sundt og lykkeligt barndomshjem var faldet bort.

Den 1. oktober 1935 giftede Poul Sloth sig med fru Kirsten Winther, født Bornholm 10. juni 1876 paa Lykkegaarden, Als, Østjylland. Død 1956.

De sidste aar blev svære for Poul Sloth. Tabet af sin første hustru kunne han ikke komme over, og andre vanskeligheder stødte til.

Den 20. juli 1937 døde han efter et kort sygeleje. Han blev begravet paa Viby kirkegaard ved siden af sin ungdomshustru. Ved begravelsen i Viby kirke sagde præsten bl. a.: »Han var størst i modgang, for da kendtes hans tro«.

I Kamilla og Poul Sloths ægteskab var 6 børn:

- Nr. 106, Mary Sloth, født i Aarhus 24. maj 1899.
Nr. 108, Henny Sloth, født i Aarhus 2. febr. 1901.
Nr. 111, Eva Sloth, født i Viby 8. maj 1903.
Nr. 112, Hilda Sloth, født i Viby 31. maj 1904.
Nr. 114, Inga Sloth, født i Aarhus 12. jan. 1906.
Nr. 116, Poul Sloth, født i Viby 21. dec. 1911.

Nr. 106, Mary Sloth, født i Aarhus 24. maj 1899, gift med direktør, konsul Christian Peter Andersen Alstrup, født 21. maj 1898. Chr. Alstrup døde 30. jan. 1957, og ved hans bortgang bragte det kendte dagblad »Vestkysten« følgende nekrolog:

»Direktør Chr. Alstrup var søn af direktør J. A. Alstrup, der grundlagde det store glasfirma i Aarhus, og som stadig bærer dennes navn. Han var født i Aarhus 21. maj 1898, og blev saaledes knap 59 aar gammel. Efter udstaaet læretid i faderens firma i Aarhus, samt i Tyskland og Amerika, udpegedes han i maj 1922 til leder af firmaets nyoprettede filial i Esbjerg.

Det var i det smaa, filialen begyndte (med lokaler i det gamle eddikebryggeri paa Nygaardsvej), men den unge Alstrups energi og dygtighed arbejdede hurtigt forretningen op, og den blev i løbet af forholdsvis faa aar en af de største og mest kendte indenfor glasvarebranchen — med forretningsomraade over hele Vestjylland og Sønderjylland. Det varede da heller ikke længe, inden de lejede lokaler blev for trange — og i 1930 byggede firmaet nye lokaler til lagerrum, sliberi og kontorbygning i Finsensgade.

I 1946 flyttede Alstrup til Aarhus og udnævntes til chef for hovedfirmaet, hvilken betydelige stilling han bestred til sin død med overordentlig stor dygtighed og energi. I de senere aar var Alstrup stærkt plaget af sygdom, der medførte lange hospitalsophold, uden at dette dog formaede at kue hans livsmod og arbejdsglæde.

Fra sin tid i Esbjerg huskes Chr. Alstrup som en venlig og stærkt optaget mand med et ukueligt humør. Han var indehaver af en række tillidshverv (medlem af Handelsstandsforningens bestyrelse, formand for Esbjerg erhvervsraad, præsi-

*Mary og
Chr. Andersen Alstrup*



dent for Rotary-klubben m. v., ligesom han gjorde en indsats indenfor det konservative folkeparti). Han sparede ikke sig selv, naar det gjaldt om at virke for Esbjergs interesser. Han holdt af den friske unge by, var altid rede til at slaa et slag for den, og sætte noget ind, baade kræfter og penge, for at fremme dens udvikling. Han var Esbjerg by en god borger, og det var med op-rigtig sorg, hans venner, bekendte og hans store kundekreds modtog meddelelsen om, at han maatte flytte sine teltpæle til Aarhus og overtage ledelsen af hovedfirmaet. Men hans slægts-prægede pligtfølelse bevirkede, at han intet valg havde, selv om han følte sig nær knyttet til Esbjerg. Blandt de erindringer, han tog med fra Esbjerg, og som han gemte med stor veneration, var et brev fra Esbjergs daværende — og nuværende — borgmester Høyer Nielsen, hvori denne i hjertelige ord takkede ham for hans uegennyttige og stærke virke i Esbjerg og ud-nævnte ham til en slags uofficiel æresborger.

Under besættelsen viste han en rank og modig holdning. Sammen med en kreds af venner støttede han modstandsbevægelsen

særdeles aktivt, og indsamlede derudover betydelige beløb til finansiering af modstandsbevægelsen og de illegale fransporter af jøder og andre, som var i vanskeligheder og maatte bort fra landet. Mod slutningen af besættelsen arresteredes han og en del af hans venner af tyskerne, og han sad i tysk fangenskab i Kolding, da befrielsen kom. Hans ukuelige humør og uforfærdede optræden overfor de tyske fangevogtere var hans medfanger til opmuntring og styrke.

Direktør Chr. Alstrup var belgisk konsul. Han efterlader sig hustru og 4 sønner. De 2 er ansat i forretningen i Aarhus, den tredie i forretningen i Esbjerg, og den fjerde er sagfører.

Et fint og godt menneske, hvis betydning rakte ud til alle, der kendte ham eller blot kom i forbindelse med ham, er gaaet bort i en meningsløs ung alder.

Direktør, konsul Chr. Alstrup begravedes lørdag fra sit hjem paa Julius Bechgaardsvej i Aarhus.

Til den blomstersmykkede baare, der stod i en stue med vid udsigt over bugten, var sendt saa mange blomster og kranse, at de laa som et farveflammende baand omkring huset.

Pastor H. H. Siegumfeldt talte. Han gik ud fra ordet »Hvad gavner det dig, om du vandt al verdens rigdom, hvis du tog skade paa din sjæl«.

Sandt var det billede, han gav af direktør Alstrup som den livsfrodige, initiativrige mand, der stærkt følte sig forpligtet af sine rige evner og sit store ansvar.

— Paa dødsattesten staar, sluttede præsten, at han døde af en hjertesygdom. Det føles underligt, for alle vi, der kendte ham, synes, at hjertet var der i hvert fald ikke noget i vejen med.

Efter salmen »Vor Gud han er saa fast en borg« takkede fru Mary Alstrup sin mand for alt, hvad han havde været for hende, børnene og hjemmet.

Funktionærer og arbejdere fra forretningen bar baaren ud.

Jordfæstelsen fandt sted i familiegravstedet paa Nordre kirkegaard.

En søn, cand. jur. Knud Alstrup, takkede.

»Aarhus Stiftstidende« slutter en nekrolog over Chr. Alstrup saaledes:

De, der kun overfladisk kendte direktør Alstrup, tog let fejl af ham. Han var en mand, der sagde tingene lige ud. Sandheden skulle frem, selv hvor han vidste, den var ilde hørt. Men nag kendte han ikke til. Det kunne ikke forenes med de kilder i hans sind, hvoraf hans straalende lune udsprang. Han var en slagfærdig mand, hvem ordene faldt let baade paa læbe og i pen. Og han oversaa ikke noget. Som faa havde han blik for de sider af livet, der lyser op.

Alvor kunne der godt være med. Det var der i høj grad, da han blev arresteret af gestapo, vistnok mistænkt for at være en af modstandsbevægelsens finansielle støtter. Alligevel kunne han, da han efter befrielsen blev lukket ud af Kolding arrest, fortælle, saa man baade græd og lo. Hvor fint var ikke det billede, han tegnede af sin medfange, skrædderen, som havde en dødsdom hængende over hovedet, og som, da Alstrup spurgte ham, hvad han sad for, pegede paa et lille dansk flag over vinduet og sagde: F o r d e t.

Dette flag, nogle snuskede stumper tøj, hvis røde ikke kom den rigtige dannebrogssfarve alt for nær, hænger på hans kontor i Studsgade. Ikke for at prale. Hvis noget laa ham fjernt, var det det. Det skulle bare minde ham om, at der godt i en lille og svag krop kan bo en mand, som de bedste i landet skylder at tage deres hat af for. En mand, der ventede på at dø, men aldrig klagede sig. En mand, der havde styrke nok til at være noget ogsaa for dem, hvis sag stod langt bedre.

I ægteskabet er der 4 børn:

Nr. 320, Jens Andersen Alstrup, f. 20. maj 1924 i Esbjerg.

Nr. 322, Knud Andersen Alstrup, f. 6. dec. 1926 i Esbjerg.

Nr. 324, Jørgen Andersen Alstrup, f. 26. jan. 1929 i Esbjerg.

Nr. 326, Poul Andersen Alstrup, f. 2. oktbr. 1931 i Aarhus.

Nr. 320, Jens Andersen Alstrup, f. i Esbjerg 20. maj 1924, gift med nr. 321 (ogsaa nævnt som nr. 263 under kap. 11), Gudrun Elise Martin, født i Lynges sogn ved Sorø den 13. okt. 1924 som

datter af redaktør Einer Martin og hustru Signe Marie Martin, født Nielsen Bakgaard (nr. 83 under slægten Bakgaard fra Brændgaard). Jens Alstrup er prokurist i A/S J. A. Alstrup's Esbjerg-afdeling.

1. barn: nr. 417f, Mary Andersen Alstrup, f. 28. dec. 56 i Sorø, død 3 uger gl.

Nr. 322, Knud Andersen Alstrup, født i Esbjerg 6. dec. 1926. Han har juridisk embedsexamen og er sagfører i Aalborg. Gift 23. marts 1955 med nr. 323, Aase Lillelund, født 30. marts 1934, datter af isenkræmmer Harald Lillelund, født 31. jan. 1905, og hustru, Inge Albjerg, født 12. febr. 1911.

1 datter: nr. 438c, Kirsten Andersen Alstrup, født 30. maj 1956.

Nr. 324, Jørgen Andersen Alstrup, født i Esbjerg 26. Jan. 1929. Han er handelsuddannet og ansat i J. A. Alstrup A/S i Aarhus. Gift med nr. 325, Anne Margrethe Nymark, født 2. nov. 1934 som datter af direktør Erik Melchior Nymark, født 13. nov. 1901, og hustru, Anna Dirthea Skøt, født 3. marts 1909.

Efter sin faders død 30. jan. 1957 blev Jørgen A. Alstrup udnævnt til chef for det store A/S J. A. Alstrup.

1. datter: nr. 438d, Anne Andersen Alstrup, født 27. juni 1956.

Nr. 326, Poul Andersen Alstrup, født 2. okt. 1931 i Aarhus og gift med nr. 326a, Birgitte Kloster, født 17. sept. 1935 som datter af købmand Hagbart Kloster, født 10. okt. 1902, og hustru, Anna Marie Kloster, født 19. febr. 1906. Poul Alstrup er handelsuddannet og ansat i J. A. Alstrup A/S i Aarhus.

Nr. 108, Henny Sloth, født i Aarhus 21. febr. 1901, gift første gang med nr. 109, Erik Emil Windeløv, født i Aarhus 21. septbr. 1896. Gift anden gang med nr. 110, Erik Verner Lassen, født 5. juni 1898 i Hillerød.

Erik Verner Lassen, nr. 110, blev uddannet ved tømrerfaget og er arkitektuddannet. I 1921 blev han ansat i K.T.A.S., København paa arkitektkontoret. 1923 paa arkitektkontoret i Jysk

Telefon Aktieselskab, hvorfra han senere overgik til trafiktjenesten som inspektør med Jylland som arbejdsomraade.

Børn:

Nr. 328, Bent Verner Lassen, født 19. marts 1925 i Aarhus.

Nr. 330, Birthe Verner Lassen, født 24. aug. 1926 i Aarhus.

Nr. 331, Poul Verner Lassen, født 20. nov. 1930 i Aarhus.

Fra første ægteskab:

Nr. 327, Erik Windeløv, født 12. marts 1921 i Aarhus, død 3. oktbr. 1926.

Nr. 328, Bent Verner Lassen, født i Aarhus 19. marts 1925. Gift med nr. 329, Karen Annelise Nielsen, født i Viborg 2. septbr. 1926. Datter af barbermester Peter Christian Nielsen og hustru, Marie Jensen, Viborg.

Bent Verner Lassen er arkitekt med bopæl i Aarhus. Han er desuden sekondløjtnant ved ingeniørtropperne.

3 børn:

Nr. 439, Søren Verner Lassen, f. 21. febr. 1951 i Aarhus.

Nr. 440, Anette Verner Lassen, f. 27. aug. 1953 i Aarhus, død 5 dage gammel.

Nr. 440c, Jette Verner Lassen, f. 11. decbr. 1954 i Skaade.

Nr. 330, Birthe Verner Lassen, født i Aarhus 24. aug. 1926, gift med nr. 330a, Emil Mathisen. De har en datter, nr. 440b, Dorte le Dous Mathisen, født den 14. juli 1955.

Nr. 331, Poul Verner Lassen, født i Aarhus 20. nov. 1930, gift 21. juli 1956 med nr. 331a, Inge Due Petersen, født 19. sept. 1933 som datter af tømrermester Jens Due Petersen og hustru, Gerda Lassen.

Nr. 111, Eva Sloth, født 8. maj 1903 i Viby. Har taget mellem-skoleexamen fra Marselisborg gymnasium og været paa Askov højskole. Derefter huslig uddannelse. Ansat paa Jysk Telefonselskabs central i en aarrække. Derefter ansat ved Bælternes Marinekommando i Aarhus. Hun er medlem af bestyrelsen for »Slægten Sloth«. Ugift.

Nr. 112, Hilda Sloth, født 31. maj 1904 i Viby. Gift med nr. 113, Kristian Brix-Pedersen, født 7. febr. 1900 i Aalborg.

Hilda Sloth tog realexamen 1919 fra Marselisborg skole og fik derefter huslig uddannelse. Var derefter indtil giftermålet ansat paa Jysk Telefonselskabs kontor i Aarhus.

Brix Pedersen fik sin journalistiske uddannelse ved Aalborg Amtstidende. Efter at have været ved forskellige blade, blev han i 1932 chefredaktør for de sydsjællandske konservative dagblade. Herfra hentedes han i 1934 til redaktørstillingen ved Aarhus Stiftstidende, hvilken stilling han fremdeles beklæder. Under besættelsen var han et virksomt medlem af modstandsbevægelsen. Han var redaktør af det illegale blad Budstikken og Delingsføreren. Han er dekoreret med den franske stats broncemedalje for hjælp i modstandskampen.

1 barn:

Nr. 332, Marianne Brix Pedersen, født 20. nov. 1944 i Aarhus.

Nr. 114, Inga Sloth, født 12. jan. 1907 i Aarhus. Gift med nr. 115, Christen Julius Winther Jensen, født 22. decbr. 1902 i Aarhus.

Inga Sloth har været damefrisørinde i en aarrække, indtil hun blev gift med Winther Jensen.

Winther Jensen, der er udlært ved handelen, har haft isenkramforretning i Rosengade og bor nu Frederiksgade 54—56.
Børn:

Nr. 333, Henning Winther Jensen, f. 30/1 32, død 26/7 1932.

Nr. 333a, Karen Winther Jensen, f. 21/7 38.

Nr. 116, Poul Sloth, f. 21. dec. 1911 paa Fredensgaard, gift med nr. 117, Ellen Marie Nielsen, født 24. oktbr. 1912 i Aarhus.

Poul Sloth blev uddannet ved landbruget og havde forskellige pladser paa Aarhus-egnen samt paa Sjælland. 1934—35 var han 9 maaneder paa Malling landbrugsskole..

1936 overtog han Fredensgaard i forpagtning, og da hans fader døde 1937, blev gaarden solgt til Viby kommune, hvor-

efter forpagtningen fortsatte til 1948. Derefter repræsentant og frøavlskonsulent for A/S Helen Petersens frøavl, Aarhus. Driver nu selvstændig handel med frø, saasæd, gødningskalk og kemikalier fra følgende firmaer: Østergaards frøavl, A/S Stensballe, Jysk Saasæd- og Kornimport, Kolding, A/S Mergelgaardens kalkleje, Spentrup. Byggede 1949 egen villa paa Saralystvej, Højbjerg. — 2 børn:

Nr. 334, Poul Sloth, født 6. aug. 1937 paa Fredensgaard.

Nr. 335, Inga Sloth, født 29. maj 1945 paa Fredensgaard.

STAMTAVLE VIII

Peder Odgaard Sloth og Jensine Marie Christiansen's slægt

Nr. 27, Peder Odgaard Sloth, blev født paa den gamle slægtsgaard i Barslev den 13. dec. 1871 som tredieældste søn af Niels Chr. Sloth (4/2 1821—14/3 1887) og dennes hustru, Maren Sloth, født Poulsdatter i Serup (1835, død i Hvidbjerg 1922).

Som ganske ung kom Peder Odgaard Sloth i mejerilære, og var som udlært mejerist i 1888/1891 paa mejerierne i Haldum og Beder. I sommeren 1891 gennemgik han paa Dalum landbrugs-skole ved Odense et kursus for mejerister. Efter dette kursus virkede han som mejerist paa mejeriet »Buurgaard« pr. Billum ved Varde. I 1892 overtog han bestyrerstillingen paa Janderup mejeri ved Varde. Den 10. nov. 1896 blev han viet i Beder kirke til nr. 28, Jensine Marie Christiansen, Fløjstrup pr. Beder.

1902 blev det aar, i hvilket han erhvervede den virksomhed i Esbjerg, hvor hans initiativ og energi fandt sin rette og blivende tumleplads. Han købte den 5. april 1902 ejendommen matr. nr. 5 d.e. af Strandby i Esbjerg og paabegyndte driften af en margarine- og ostefabrik under navnet »P. Sloth's Margarinefabrik«. I efteraaret 1902 dannede han og broderen, nr. 25, Poul Sloth, Aarhus, et interessentskab under ledelse af P. O. Sloth. Kort tid efter overtog P. O. Sloth atter selv virksomheden, som nu var i god udvikling. Allerede 5 aar efter starten skrev H. Boesgaard i »De danske Byerhverv i Tekst og Billeder« 1907 — »Nutidens Næringsliv« følgende:

»P. Sloth's Margarinefabrik.

Som saa mange esbjergensiske virksomheder har P. Sloth's

27 Peder Odgaard Sloth 28 Jensine Marie Christiansen	118 Agnes Martine Sloth 119 Alfred Nørgaard		
	120 Valdemar Hans Peter Hansen	336 Inge Sloth Hansen 337 Ernst Pedersen	
	121 Ingeborg Marie Sloth 122 Hartvig Heinrich Rambusch	338 Ida Rambusch 339 Erik Brandrup	441 Merete Brandrup
	123 Svend Hassing Licht		
	124 Sigurd Kristian Sloth 125 Dagmar Laagerup	340 Flemming Sigurd Sloth	
	126 Hans Sloth		
	127 Hans Sloth 128 Kaja Elisabeth Pedersen	341 Poul Sloth 342 Ruth Johanne Hermansen	442 Birgitte Sloth
		343 Jørgen Sloth 344 Birthe Sander	443 Pia Sloth
		345 Hanne Sloth 346 Erik Monwell Drews	444 Leve Monwell Drews
	129 Kamma Elisabeth Sloth		
130 Poul Buchardt Sloth 131 Solveig Svendine Laurette Harreby	347 Kirsten Sloth 348 Ole Buchardt Sloth		
132 Peder Odgaard Sloth 133 Karthe Klara Reimers	349 Søren Sloth 350 Leif Sloth		

Margarinefabrik sit udspring i perioden omkring midten af 1890'erne — og som saa mange af disse virksomheder maatte ogsaa denne gennemgaa trængselstider og vanskeligheder, før end den — i de rette hænder og under gunstige kaar — kom i trivsel og voksede sig sund og stærk. — Fabriken blev grundlagt af et aktieselskab i 1897, men standsede virksomheden efter et par aars forløb og laa hen ude af drift, indtil den i april 1902 blev overtaget af P. Sloth. Den nye ejer havde allerede siden sit 20'de aar drevet selvstændig forretning som mejerist i Janderup ved Varde, men han kom ikke med stor kapital, han begyndte saa at sige paa bar bund. Han medbragte imidlertid ungdommens fremdrift og virketrang, flid og vindskibelighed af den gode vestjydske art, og han fik da snart fabriken sat i stand og anskaffede nye og fuldt ud tidssvarende maskiner, saa det blev ham muligt at oparbejde en betydelig produktion og at fremstille et produkt, der var egnet til at skaffe sig indpas. — Til trods for den ret skarpe konkurrence er Sloth's margarine-mærker saaledes efterhaanden bleven kendte og efterspurgte over hele den jydske halvø og da navnlig i Esbjerg. Fabriken har lager i Randers og i Aalborg og lader til stadighed landet berejse ved to rejsende. — Fabrikant Sloth, der som nævnt fra sin første ungdom havde næret interesse for mejerifaget, er ogsaa stadig paa forskellige maader forbleven knyttet til denne virksomhed, og han er saaledes kommen til i sin egen person og i sin egen gerning at afgive bevis for, at margarinefabrikationen i stedet for, som i sin tid kortsynet hævdede, at være en fjende af produktionen af natursmør og den danske smørekspport, netop fortræffeligt kan arbejde sideordnet og i fornuftigt alliance-forhold hermed.«

Til ovenstaaende kan tilføjes, at han eksperimenterede sig frem til et bageri-fedtstof, som han producerede og afsatte under navnet »Compound«. Med denne vare deltog han i 1909 i udstillingen »International Exhibition of Modern Arts and Industry« i London og opnaaede »broncemedalje« samt »Grand prix«. Disse medaljer opbevares stadig.

Hans dygtige virke med denne nye fabrikation medførte øko-

*Jensine Marie Sloth*

nomiske resultater, som satte ham i stand til ogsaa at investere kapital og arbejde i anden virksomhed.

Den af hans virketrang og evner skabte gode start fik dog ikke lov til at udvikle sig yderligere, idet han, kun 38 aar gammel, pludseligt døde som følge af en hjertelammelse den 6. dec. 1910. Han efterlod sig hustru og syv børn, hvoraf det yngste fødtes i august 1911.

Hans hustru, nr. 28, Jensine Marie Sloth (f. Christiansen), blev født paa »Enggaarden« i Fløjstrup pr. Beder den 10. oktbr. 1873 som fjerdeældste datter (af 7 børn) af Hans Buchardt Christiansen (f. 15/11 1839, d. 30/5 1906) og dennes hustru, Kirsten Marie Christiansen (f. Sørensen 16/4 1842, d. 25/4 1919).

Efter barndomstiden paa »Enggaarden« lærte hun husholdning paa »Forsamlingsbygningen« (nu Østergades Hotel) i Aarhus, hvorefter hun kom i mejerilære og virkede som mejerske bl. a. paa Beder mejeri. I tiden paa Beder mejeri lærte hun Peder Odgaard Sloth at kende, og det fælles virke paa mejeriet førte til et lykkeligt ægteskab, som begyndte med stiftelsen af hjemmet paa Janderup mejeri i 1896. — Som mejeribestyrerpar blev ven-

Peder Odgaard Sloth

ne- og omgangskredsen stor, og selv efter at hjemmet i Esbjerg i 1902 var indrettet, opretholdtes forbindelsen med vennerne i Janderup og omegn i mange aar helt op til Marie Sloth's død i 1948. — I Esbjerg blev vennekredsen endnu større, og selvom der i ægteskabet fødtes 8 børn, hvoraf eet døde som helt lille, besad hun evnen til baade at være noget reelt for sine børn, forestaa husholdningen og deltage i sammenkomsterne med de mange venner og bekendte. — Ved hendes mands pludselige død i 1910 boede hun i Kongensgade nr. 79 i Esbjerg med de dengang fødte 6 børn, den yngste søn blev, som tidligere nævnt, født den følgende sommer. De første aaringer efter Sloth's død var en svær tid for hende, selvom der til sorgen og savnet ikke var knyttet økonomiske vanskeligheder, thi efter datidens forhold var der efterladt hende gode værdier. — Den store børneflokk, verdenskrigen og den dermed følgende dyrtid tærede dog stærkt paa midlerne, og hun beviste da, at hun var i stand til at skabe sig et selvstændigt erhverv. Allerede i 1911 havde hun købt villaen »Bavnehøjhus«, Østre Havnevej 4, hvor hun i 1915, da forholdene fordrede det, begyndte værelsesudlejning og pensionat i 1920. — Haarde arbejdsaar med til tider trangt udkomme fulg-

te, men trods vanskelighederne holdt hun ud og gav sine børn ikke blot en kærlig og god barne- og ungdomstid, men ogsaa en fornuftig og praktisk opdragelse, saaledes at de efterhaanden kunne hjælpe til ved hjemmets opretholdelse. Sammenholdet om hjemmet — og i andre henseender — var hun lige til sine sidste dage i stand til at lede gennem sin høje moral og store kærlighed. I 1929 afhændede hun »Bavnehøjhus«, som efterhaanden var blevet for stort til de faa hjemmeværende børn. Sammen med de 3 yngste børn indrettede hun da et nyt hjem i en hyggelig lejlighed i Skolegade 24, og her begyndte hendes lange og fortjente otium, idet hun her hyggede om de tre og de øvrige gifte og deres børn, som ofte rejste hjem til hende. Her fik hun ogsaa lov til at være noget for de stadig trofaste og gamle venner samt hendes egne og hendes mands søskende.

I 1937 blev hun og datteren Kamma alene, og de flyttede da til Jyllandsgade 96, hvor de i 11 aar i et enestaaende fællesskab var gæstfrie værter for den nære familie og børn, de fjernere slægtninge og mange venner.

I de sidste aar indtil hendes død den 26. juni 1948 paa kommunehospitalet i Esbjerg var det datteren Kamma (nr. 129), som forestod hjemmet og som ved kærlig og uegennyttig pleje og omsorg sørgede for hendes sidste — sikkert lykkelige — tid.

Vi — alle hendes børn — vil tilføje til ovenstaaende, at det ved hendes bortgang stod os klart, hvad det vil sige at have haft en mor, som ved sit eksempel i stort som i smaat foregik os med et sandt og aktivt liv. Hendes minde er for os kært og uud-sletteligt.

Der er otte børn:

Nr. 118, Agnes Martine Sloth, f. 9/10 1897 i Janderup.

Nr. 121, Ingeborg Marie Sloth, f. 8/3 1899 i Janderup.

Nr. 124, Sigurd Kristian Sloth, f. 1/11 1900 i Janderup.

Nr. 126, Hans Sloth, f. 17/7 1902 i Esbjerg, død 19/2 1903.

Nr. 127, Hans Sloth, f. 13/12 1903 i Esbjerg.

Nr. 129, Kamma Elisabeth Sloth, f. 29/12 1906 i Esbjerg.

Nr. 130, Poul Buchardt Sloth, f. 14/1 1909 i Esbjerg.

Nr. 132, Peder Odgaard Sloth, f. 23/ 8 1911 i Esbjerg.

Nr. 118, Agnes Martine Sloth, Hostrups Have 13, st., København, født 9/10 1897 i Janderup. Bestod mellemskoleexamen i Esbjerg 1912. 1914 underviste hun børn hos købmand Gade, Hvidbjerg. 1917 husholdningselev paa hotel »Royal«, Thisted. 1917 husassistent i København.

26/11 1918 blev hun gift med nr. 119, kontorchef Alfred Nørgaard, f. 30/8 1892, død 16/11 1921, søn af købmand Nørgaard, Esbjerg (død 1916). — Ingen børn.

1921—1926 var hun en overgang hjemme hos moderen, senere kontorstillinger i København (bl. a. hos fætteren Marius Sloth, Holte, nr. 46).

Atter gift 7/12 1926 med nr. 120, automobilgrosserer Valdemar Hans Peter Hansen, født 23/2 1879 i Aasum paa Fyn (søn af smed Jørgen Hansen, Kragelund, Fyn, død 1912).

I andet ægteskab har hun en datter:

Nr. 336, Inge Sloth Hansen, assistent ved toldvæsenet i København, født 30/9 1927 i København, som 24/2. 1951 blev gift med nr. 337, kontorass. Ernst Pedersen, Falkonervænget 5, 2. sal, København V, født 3/8 1926 i Hobro (søn af gaardejer Julius Alfred Pedersen, død 1939). — Ingen børn.

Nr. 121, assistent Ingeborg Marie Sloth, Finlandsgade 62, Esbjerg, født 8/3 1899 i Janderup, bestod mellemskoleexamen i Esbjerg 1913. 1914—15 i huset hos hestehandler Jacobsen, Skive. 1915—16 lærte hun husholdning paa »Hvidbjerggaard«. 1917 underviste hun børn hos hotelejer Poulsen, Silkeborg, i musik. 1917—18 hjemme hos moderen. 1918 efter forlovelse med Hartvig Rambusch var hun paa ophold hos svigerforældrene i Skørping, hvor hun lærte husholdning i pension »Mosebo« i nogle maaneder.

17/10 1919 gift med nr. 122, landsretssagfører Hartvig Heinrich Rambusch, f. i Sjørup 18/7 1894, søn af stiftsfysikus S. H. A. Rambusch (død januar 1919 i Skørping).

I dette ægteskab en datter:

Nr. 338, Ida Rambusch, født 26/1 1923 i Esbjerg. Studenter-

examen 1940. 17/10 1952 gift med nr. 339, læge Erik Brandrup, Aalborg Amtssygehus, født 13/7 1923, Frederiksberg.

En datter, nr. 441, Merete Brandrup, født 9/6 1953 i Sæby pr. Høng.

Atter gift 19/9 1932 med nr. 123, læge Svend Hassing Licht, født 15/3 1892 i Roskilde, død 17/12 1937 (søn af brønderibe-styrer P. G. Licht, Hillerød, død 26/1 1939). — Ingen børn.

Nr. 124, bankdirektør Sigurd Kristian Sloth, Langelinie 197, Odense, født 1/11 1900 i Janderup. Realexamen i Esbjerg 1917. Handelsskole i Esbjerg og Handelshøjskolen i København. 1917 assistent i Den danske Andelsbank, Esbjerg. 1918 i sammes afd. i Bramminge. 1919 ansat i rederiet »Dragør« i København. 1919—24 assistent i Den danske Andelsbank, København. 1924 ansat i Københavns Handelsbank, Kbh., 1932 fuldmægtig, 1934 afdelingschef sammesteds. 1938 kontorchef sammes afd. i Odense. 1946 direktør sammesteds.

Var en periode kasserer i Nationalforeningen til Sukkersygens Bekæmpelse. Fra 1947 medlem af bestyrelsen for »Fyns Fuldblods Fond«.

19/6 1926 gift med nr. 125, Dagmar Laagerup, født 28/10 1898 i København (datter af murermester P. Laagerup, død 1931). — En søn:

Nr. 340, Flemming Sigurd Sloth, revisorass., født 24/9 1932 paa Frederiksberg, København.

Nr. 126, Hans Sloth, født 11. juli 1902 i Esbjerg. Død 19. febr. 1903.

Nr. 127, bagermester Hans Sloth, Vibevej 47, København N.V., er født den 13. dec. 1903 i Esbjerg. Han forlod mellemskolen i Esbjerg i 1919, kom i mejerilære paa »Sloths Mejeri« i Taastrup i 1919. Medindehaver af mejeriet 1928. Han etablerede selvstændig virksomhed (mælk, og fløde en gros) i København 1940. Ved centraliseringen af mælkehandelen i København i 1942 købte han bageriet Vibevej 47, København.

Den 26. sept. 1926 blev han gift med nr. 128, Kaja Elisabeth Pedersen, født 1. nov. 1903 paa Frederiksberg som datter af salgskusk Jens Pedersen (død 1904).

De har 3 børn:

Nr. 341, Poul Sloth.

Nr. 343, Jørgen Sloth.

Nr. 345, Hanne Sloth.

Nr. 341, bager Poul Sloth, født 3. marts 1927 i Taastrup, bor Skjulhøjallé 70, Vanløse. Han er ansat i faderens forretning og er gift med nr. 342, Ruth Johanne Hermansen, født 5. sept. 1924 i Rønne som datter af fhv. postkontrahent Hermansen, København. — Der er en datter i ægteskabet:

Nr. 442, Birgitte Sloth, født 8. juli 1953 i København.

Nr. 343, Arkitekt Jørgen Sloth, Johan Kellersvej 36, København K., er født den 19. april 1928 i Taastrup. Han er arkitekt indenfor Hærens Bygningstjeneste, og 26. sept. 1953 gift med nr. 344, Birthe Sander, født den 28. nov. 1930 i København som datter af murer Kaj Sander. — Der er en datter:

Nr. 443, Pia Sloth, født 27. marts 1954.

Nr. 345, hospitalslaborant Hanne Sloth, født den 5. aug. 1934 i Taastrup. Hun er gift med nr. 346, repræsentant Erik Monwell Drews, født den 21. jan. 1934 som søn af maskinmester paa Rigshospitalet, Aug. Nic. Henrik Drews (født i Korsør, død i København 23/3 1950, og Ellen Margrethe, født Sivertsen i København). Hanne og Erik Drews bor Vibevej 30, København, og de har en datter:

Nr. 444, Lene Monwell Drews, født den 13. dec. 1955 i København.

Nr. 129, ekspeditionssekretær ved Esbjerg kommune, Kamma Elisabeth Sloth, Dortheasvej 1, Esbjerg, født 29/12 1906 i Esbjerg. Ugift.

Hun tog realexamen i Esbjerg 1923. I 1925 køkkenelev paa »Strandhotellet«, Sandvig, Bornholm. 1925 ansat som kontor-

clev paa Esbjerg kommunekontor. 1935 assistent sammesteds. 1934/35 en periode paa studieophold i Københavns administration. 1942 overassistent paa Esbjerg kommunekontor. 1945 fuldmægtig paa Esbjerg kommunekontor. 1947 ekspeditionssekretær paa Esbjerg kommunekontor.

Som ugift blev det Kamma Sloth, der sammen med moderen opretholdt barndomshjemmet som et gæstfrit samlingssted for børneflokkene. I 1952 byggede hun, sammen med broderen Per Sloth (nr. 132) hus Dortheasvej 1, Esbjerg, hvor hun stadig, med sin udprægede slægtsfølelse, er midtpunktet for søskende, søskendebørn, slægt og venner.

Nr. 130, direktør Poul Buchardt Sloth, Lavtoftevej 19, Søborg, København, født den 14. jan. 1909 i Esbjerg, tog real-examen i Esbjerg 1925. Samme aar kom han i kontorlære i Dansk Andels Smøreksporforening i Esbjerg. Handelsskole-examen i Esbjerg. I 1930 blev hans korrespondent i Smørekspor-ten i Esbjerg. 1936 i Thorshavn paa Færøerne i anledning af oprettelse af Andels-Fiskeeksport-Forening. 1937 atter i Smørekspor-ten i Esbjerg. I 1946 blev han prokurist i Danish Dairies, Smørekspor, i København, og fra 1955 direktør sammesteds.

Poul Sloth er medlem af bestyrelsen for »Slægten Sloth«.

Den 11. dec. 1937 blev han gift med nr. 131, Solveig Svendine Laurette Harreby, født 21. nov. 1912 i Esbjerg som datter af trossefører Poul Harreby, Esbjerg, født i Sønderho paa Fanø 26/8 1889, og Helene Sofie, født Klein, paa Sild 1890 (død 11/10 1953). — De har 2 børn:

Nr. 347, Kirsten Sloth, født 8. okt. 1942 i Esbjerg.

Nr. 348, Ole Buchardt Sloth, født 7. juni 1947 i København.

Poul Sloth, der som omtalt er medlem af bestyrelsen for »Slægten Sloth«, har udført et stort arbejde med denne slægts-bog. Han har saaledes lavet alle stamtavlerne og nummereret alle slægtens medlemmer, saa bogen er let at forstaa. Iøvrigt har Poul Sloth skaffet mange oplysninger og iøvrigt paa mange maader været medvirkende til, at bogen nu kan udkomme.

Nr. 132, overassistent ved Esbjerg kommune, Peder Odgaard Sloth, Dortheasvej 1, Esbjerg, født 23/8 1911 i Esbjerg. Bestod realexamen i Esbjerg 1930. 1930 ansat i smøreksept i Esbjerg. 1936/37 studieophold i Manchester, England. 1937 atter i smøreksept i Esbjerg. 1939 revisorassistent i »Revisionskontoret i Aarhus A/S«, Aarhus og Aabenraa. 1942 assistent ved Esbjerg kommunes skattevæsen. 1951 overassistent sammesteds.

10/7 1943 gift med nr. 133, Kæthe Klara Reimers, født 29/10 1908 i Düsseldorf, Tyskland, datter af telegrafkontrollør C. J. Reimers, Sønderborg. — To sønner:

Nr. 349, Søren Sloth, født 19/9 1945 i Esbjerg.

Nr. 350, Leif Sloth, født 7/5 1947 i Esbjerg.

STAMTAVLE IX

Niels Sloth og Jensine Bisgaard's slægt

Nr. 29, Niels Sloth, født 26. maj 1876 i Barslev. Gift med nr. 30, Jensine Bisgaard, født i Refsbisgaard, Hurup sogn, den 22. januar 1877.

Niels Sloth kom i en ung alder til at gøre sin gerning i landbruget. Da hans fader døde, var han kun 11 aar gammel, og da hans ældre brødre jo var gaaet ind i den nye virksomhed inden for mejeribruget, blev det den unge Niels, som i særlig grad kom til at beskæftige sig med gaarden derhjemme. Han var i disse aar til stor støtte for sin mor og for virksomheden derhjemme. Ved aarhundredskiftet overtog han slægtsgaarden og blev gift med Jensine Bisgaard.

Nr. 30, Jensine Bisgaard var datter af gaardejer Jens Bisgaard, Refsbisgaard, og der var en stor børneflok. Anderledes var det hos Bisgaards svoger, gaardejer Chr. Kjærgaard og hustru, Øster Ulsted i Vestervig sogn. De havde ingen børn, — og da den lille Jensine var 3—4 aar gammel, blev det bestemt, at hun skulle til Øster Ulsted, hvor Chr. Kjærgaard og hustru da ville antage hende som deres eget barn. Jensine kom da med Chr. Kjærgaard til deres hjem, men overgangstiden blev vanskelig. Skønt der blev gjort alt for at tilfredsstille den lille pige, længtes hun efter sine søskende og livet derhjemme. Adskillige gange var hun i barndomshjemmet i Refsbisgaard paa længere besøg, men naar hun igen kom tilbage til plejeforældrene i Ø. Ulsted, meldte vanskelighederne sig med fornyet styrke. Da Jensine var 5 aar gammel, havde der igen været besværligheder med flytningen. En aften, da plejeforældrene var gaaet i seng,

29 Niels Sloth 30 Jensine Bisgaard	134 Chresten Kjærsgaard Sloth	
	135 Niels Christian Sloth 136 Inger Margrethe Lykkeberg	351 Claus Sloth 352 Søren Sloth 353 Morten Sloth
	137 Gertrud Marie Sloth	
	138 Mary Sloth 139 Jens Valdemar Sloth	354 Inger Sloth 355 Eva Sloth 356 Niels Sloth 357 Knud Sloth 358 Jens Winding Sloth
	140 Jens Bisgaard Sloth 141 Ella Petersen 142 Anna Lise Viklund	359 Kirsten Sloth
	143 Peer Odgaard Sloth 144 Agnethe Rieland Petersen	

laa den lille Jensine vaagen og hørte plejeforældrene drøfte sagen og blive enige om, at det nok var synd for barnet at tage hende bort fra hendes rigtige forældre og søskende, og ville den kommende tid stadig vise vanskeligheder, maatte de nok hellere opgive at beholde deres lille pige, som de begge holdt saa meget af. Denne samtale hørte den lille 5-aarige pige og forstod, hvad det drejede sig om, og hun lovede sig selv, at aldrig mere skulle de to kære plejeforældre, som jo kun ville hende godt, faa anledning til at være kedde af hendes opførsel, og hun holdt ord. Skønt hun altid senere kom meget i hjemmet i Refsbisgaard, blev hjemmet i Øster Ulsted dog hendes barndomshjem, hvor hun levede en lykkelig barndom og ungdom. Chr. Kjærsgaard og hustru adopterede hende siden, og jeg husker, da mor og far var i Ulsted til fabror Niels' bryllup med Sine fra Øster Ulsted — et bryllup, som derhjemme i lang tid blev storslaaet omtalt — med forriddere og musik i spidsen paa vejen fra hjemmet til Vestervig kirke.

De overtog saa slægtsgaarden derhjemme i Barslev. Niels Sloth var en dygtig landmand og havde stor lyst til handel.

Da jeg i 1905 som ganske ung tjente ham paa gaarden i Barslev, drev han allerede en omfattende handel med kreaturer. Men det blev nok handel med heste, som i særdeleshed kom til

at optage hans tid og virke. Hjemme var han en meget dygtig landmand, der drev sin gaard mønsterværdigt. Saa kom krigsaarene 1914—18 og efter verdenskrigen højkonjunkturerne, og disse aar optog Niels Sloth i stigende grad. Nu var det ikke blot hestehandelen, men i særdeleshed handel med ejendomme, som optog hans tid. Gaarde blev købt, besætninger solgt — helt eller delvis — jord frasolgt gaardene o. s. v. En omfattende handel, som strakte sig over hele Thy og viden om.

I efteraaret 1916 købte Niels Sloth Hvidbjerggaard, og kort derefter blev slægtsgaarden i Barslev solgt og senere udstykket og nedrevet.

Fra Hvidbjerggaard fortsatte Niels Sloth sin omfattende handel saavel med ejendomme som med heste.

I juni 1919 brændte Hvidbjerggaards stuehus ved lynnedslag.

Efter som aarene gik, blev det mindre med handelen. Efterkrigstidens virkninger udeblev jo ikke i form af mindre penge-
rigelighed og kreditstramning og mandede ud i den alvorlige landbrugskrise først i trediverne. Niels Sloth fortsatte dog handelen omend i mindre maalestok.

Efter et kort sygeleje døde han den 11. nov. 1929, kun 52 aar gammel.

Det var et virksomt liv, som her var sluttet. Mange mennesker var Niels Sloth kommet i berøring med igennem sin omfattende handelsvirksomhed; han var vellidt af alle. Hjemme var han en omgængelig mand, en god og hjælpsom nabo og først og fremmest en god ægtemand og fader.

Efter Niels Sloths død solgte Jensine Sloth gaarden og flyttede til Hvidbjerg, hvor hun døde den 15. april 1939.

Jensine og Niels Sloths børn:

Nr. 134, Chr. Kjærgaard Sloth, født 31. jan. 1902 i Barslev.

Nr. 135, Niels Chr. Sloth, født 21. april 1903 i Barslev.

Nr. 137, Gertrud Marie Sloth, født 25. dec. 1904 i Barslev.

Nr. 138, Mary Sloth, født 1. maj 1906 i Barslev.

Nr. 140, Jens Bisgaard Sloth, f. 20. juni 1911 i Barslev.

Nr. 143, Peer Odgaard Sloth, født 28. aug. 1916 i Barslev.

*Niels Sloth*

Nr. 134, Chresten Kjærgaard Sloth, født i Barslev 31. jan. 1902, blev uddannet ved landbruget og havde forskellige pladser flere steder i landet.

Den 1. april 1924 overtog han Hvidbjerg præstegaard i forpagtning. Det blev dog kun af kort varighed, idet han blev syg af tyfus og døde den 25. maj samme aar.

Nr. 135, Niels Christian Sloth, født i Barslev 21. april 1903. Gift med nr. 136, Inger Margrete Lykkeberg, født i København 13. april 1911.

Niels Chr. Sloth var elev fra Hurup realskole og student fra Ribe katedralskole. Det var hans mening at uddanne sig til jurist, men han opgav dette og rejste i 1926 til Sydamerika, hvorfra han vendte hjem i 1933. I 1935 blev han gift med nr. 136, Inger Margrete Lykkeberg, der var massøse, og han blev ansat i svigerfaderens forretning (Lykkebergs Fiskefarsfabrik). En sygdom, som han paadrog sig i Sydamerika efter hedeslag, blev han aldrig kvit, og den 18. juni 1948 døde han.

I ægteskabet er der 3 sønner:

Jensine Sloth

Nr. 351, Claus Sloth, født 15. maj 1936 i København, der er i elektrikerlære.

Nr. 352, Søren Sloth, født 3. sepbt. 1938 i København, der er dekoratørelev i Magasin du Nord.

Nr. 353, Morten Sloth, født 9. febr. 1944 i København.

Hans enke, som er uddannet fysioterapeut, klarer sin store opgave med de 3 drenge ualmindelig godt.

Nr. 137, Gertrud Marie Sloth, født i Barslev 25. dec. 1904, blev uddannet i huset og var en stor del af sin ungdom hjemme paa Hvidbjerggaard, og havde ogsaa forskellige pladser ude. Fra 1930—33 var hun i Amerika. I nogle aar var hun smørrebrødsjomfru. Siden 1944 har hun haft en tobaksforretning i Aarhus. Hun kommer meget sammen med familien der, og hun er medlem af bestyrelsen for »Slægten Sloth«. Fra 1. nov. 1955 er hun bestyrelsesformand i Polyhymnias selskabslokaler, Lille Torv 1, Aarhus.

Nr. 138, Mary Sloth, født i Barslev 1. maj 1906. Gift med nr. 139, Jens Valdemar Sloth, søn af gaardejer Knud Sloth, Sandhøjgaard, født der den 13. septbr. 1904.

Mary var uddannet i huset og blev 1929 gift med Jens Valdemar Sloth, der da havde Hvidbjerg præstegaard i forpagtning.

1931 købte de Toftegaard i Barslev, hvor de boede til 1943, da de solgte gaarden og blev bestyrer paa Sdr. Holmgaard ved Lem. 1946 købte de sammen med Marys broder, nr. 143, Peer Odgaard Sloth, slagterforretning i Overgade i Odense, som de drev sammen i 2 aar, hvorefter de saa købte en slagterforretning paa Dybdevej, hvor de nu selv senere har bygget baade forretning og beboelsesejendom. — Der er 5 børn:

Nr. 354, Inger Sloth, født 21. marts 1932 i Barslev. Inger er lærerinde.

Nr. 355, Eva Sloth, født 25. jan. 1934 i Barslev. Eva er sygeplejerske.

Nr. 356, Niels Sloth, født 15. juni 1939 i Barslev.

Nr. 357, Knud Sloth, født 15. juni 1939 i Barslev.

Altsaa tvillinger. Gaar paa realskole.

Nr. 358, Jens Winding Sloth, født 25. april 1946 i Barslev.

Nr. 355, Eva Sloth, født 25. jan. 1934 i Barslev, der er sygeplejerske, blev 18. nov. 1956 gift med snedker Hans Jørgensen, Marstal paa Ærø, født 28. januar 1931.

Nr. 140, Jens Bisgaard Sloth, født i Barslev 20. juni 1911. Han begyndte ved landbruget og var i en del aar beskæftiget ved forskellige virksomheder. Siden 1937 har han beskæftiget sig med renseri, og for det meste haft sin egen virksomhed. I 1947 rejste han til Sverige og var leder af en fabrik, men har nu sin egen virksomhed i Upplands Väsby 30 km fra Stockholm.

Jens Bisgaard Sloth var først gift med nr. 141, Ella Petersen, men dette ægteskab opløstes. I dette ægteskab var et barn:

Nr. 359, Kirsten Sloth, født 26. sept. 1942 i København.

Senere er han blevet gift med Anna Lise Viklund, født 24. juni 1914 i Sverige. Der er ingen børn i dette ægteskab.

Nr. 143, Peer Odgaard Sloth, født i Barslev 28. august 1916. Gift med Agnethe Rieland Petersen (datter af forvalter Carl Pe-

tersen, Brønshøj), født i København 6. oktbr. 1917. Peer Odgaard Sloth fik sin uddannelse som slagter og pøsemager i Assens. Efter endt læretid tog han i 1936 til København, hvor han i Hellerup og København var bestyrer af et par forretninger. I 1946 købte han forretning i Odense sammen med sin svoger, Valdemar Sloth, nr. 139. Et par aar senere trak Vald. Sloth sig ud og startede sin egen forretning.

Ingen børn.

STAMTAVLE X

Carl Christian Sloth og Marie Holm's slægt

Nr. 31, Carl Christian Sloth blev født den 9. marts 1880 og blev saaledes den yngste af den store søskendeflok.

Ligesom sine to ældre brødre, Poul, nr. 25, og Peder, nr. 27, havde han ingen særlig lyst til landbruget, og det var derfor ogsaa naturligt, at han fulgte i brødrenes fodspor som mejerist; det var jo i en tid, da mejeribruget var i sin vorden, og de følgende aar fulgte en rivende udvikling, hvor nye andelsmejerier i hundredevis blev bygget omkring i vort land.

Allerede aaret 1900 blev Carl Sloth i en meget ung alder mejeribestyrer af Aalbæk og Hulsig mejerier i Hjørring amt. Her traf han sin vordende hustru, nr. 32, Marie Holm, født 3. jan. 1881 i Lerbjerg sogn, Aarhus amt, og de blev gift i 1903. Allerede samme aar fik Carl Sloth mejeribestyrerpladsen i Varde, hvor de var til 1907, da de købte Næstved mælkeforsyning.

I 1911 rejste Marie og Carl Sloth til Sverige, hvor de startede en kaseinfabrik i kompagni med nevøen, nr. 58, mejeribestyrer Lars Odgaard. Det var i Vesteraas by. Under verdenskrigen maatte dette foretagende opgives paa grund af raastofmangel, og efter et kort ophold i Stockholm kom de til København, hvor der straks startedes to osteforretninger i Vesterbrogade.

I 1917 købte Carl Sloth samt broderen Niels Sloth, nr. 29, gaarden Kronborg ved Thisted i fællesskab, og her var Carl Sloth og familie et aarstid, da de saa solgte gaarden til den kendte thylandske gaardhandler, dyrlæge Toft.

1918 købte Carl Sloth Hvidbjerg kro, som han havde til 1932, altsaa 14 aar. Her synes jeg, at Marie og Carl Sloths egentlige livsgerning faldt. 14 aar paa et og samme sted var jo ikke al-

31 Carl Christian Sloth 32 Marie Holm	145 Niels Carl Sloth 146 ? ?	360 ? ? dreng 361 ? ? dreng	
	147 Gøthania Sophie Henriette Christensen		
	148 Gudrun Sloth 149 Einar Nielsen Rokkjær	362 Carl Christian Rokkjær Inger Johansen	Niels Rokkjær ? Rokkjær
	150 Gerda Sloth 151 Nicolaj Rossen	353 Jørgen Rossen Jane Mink	
	152 Poul Sloth 153 Dagny Margrethe Vesterholm Madsen	364 Grethe Rossen Ary Jeppesen	
	154 Karin Sloth 155 Carl Richard Krabbe	365 Mogens Sloth	
	156 Peer Odgaard Sloth 157 Frida Madsen	366 Peer Sloth Krabbe 367 Grethe Sloth Krabbe	
	158 Maren Sloth 159 Frederik Leo Sørensen	368 Eva Sloth 369 Erik Christian Sloth	
		370 Henry Sloth Sørensen 371 Ulla Sloth Sørensen 372 Aase Sloth Sørensen	

Marie og Carl Sloth

mindeligt for den urolige og virksomme onkel Carl. Hvidbjerg kro blev i disse aar drevet med stor dygtighed, og baade tante Marie og onkel Carl var velsete og afholdte.

I 1932 solgte de kroen og flyttede til Aarhus. Først startede de her en osteforretning, og siden købte de en købmandsforretning, som de 1945 afstod til sønnen Peer Sloth, nr. 156, som fremdeles driver denne forretning. Efter et uroligt og virksomt liv lagde tante Marie og onkel Carl op, som man siger. De er nogenlunde raske og er omgivet af deres børn og børnebørn og har mange venner. De bor Lyøgade 5, Aarhus.

Ved slægtssammenkomsten i Hvidbjerg sommeren 1953 blev tante Marie og onkel Carl udnævnt til æresmedlemmer af »Slægten Sloth«.

Forunderligt nok at skrive en lille biografi om onkel og tante, som lever iblandt os. Alle de andre, som jeg har omtalt i dette slægtled, er borte.

Marie og Carl Sloths børn:

Nr. 145, Niels Carl Sloth, f. 19. nov. 1903 i Aalbæk, Hjørr. A.

Nr. 148, Gudrun Sloth, f. 21. april 1906 i Varde.

Nr. 150, Gerda Sloth, f. 30. jan. 1908 i Næstved.

Nr. 152, Poul Sloth, f. 10. april 1911 i Næstved.

Nr. 154, Karin Sloth, f. 10. maj 1913 i Vesteraas, Sverige.

Nr. 156, Peer Odgaard Sloth, f. 11. aug. 1914 i Vesteraas, Sverige.

Nr. 158, Maren Sloth, f. 20. marts 1918 i Thisted.

Nr. 145, Niels Carl Sloth, født i Aalbæk 19. nov. 1903. Blev uddannet ved landbruget og har haft forskellige pladser og stillinger, bl. a. i Sverige. Han bor nu i Aarhus. Han har været gift med nr. 146, men ægteskabet er opløst. Der er 2 drenge i ægteskabet, nr. 360 og 361. Atter gift 2/4 1955 med nr. 147, Gothania Sophie Henriette Christensen.

Nr. 148, Gudrun Sloth, født i Varde 21. april 1906. Gift med nr. 149, Einar Nielsen Rokkjær (søn af købmand C. N. Rokkjær, Hvidbjerg), f. i Hvidbjerg 14. dec. 1898. Rokkjær er bogholder i Aarhus. — Der er et barn i ægteskabet:

Nr. 362, Carl Christian Rokkjær, født i Hvidbjerg 13. august 1928. Han er cand. mag. og er lærer i Aarhus, gift med Inger Johansen, der er gaardmandsdatter fra Hobro. De har 2 børn, den ældste hedder Niels, og den yngste, der er født 12. marts 1957, er ikke døbt endnu. Det er forresten i dag, da dette skrives, den 19. marts.

Nr. 150, Gerda Sloth, født i Næstved 30. jan. 1908. Gift med nr. 151, Nicolaj Rossen (søn af pølsemeister Rossen, København), født i København 20. april 1903.

Nicolaj Rossen er ingeniør og bor i København. Ægteparret er for tiden i Amerika. — 2 børn:

Nr. 363, Jørgen Rossen, født 11. septbr. 1929 i København.

Nr. 364, Grethe Rossen, født 30. decbr. 1933 i København.

Nr. 363, Jørgen Rossen, der er ingeniør, er gift med en amerikancrinde, Jane Mink. De bor i U.S.A.

Nr. 364, Grethe Rossen, er gift med tandlæge Ary Jeppesen, Næstved.

Nr. 152, Poul Sloth, født i Næstved 10. april 1911. Gift med nr. 153, Dagny Margrete Vesterholm Madsen (datter af afdøde cyklehandler J. M. Madsen, Give), født i Give 24. febr. 1911.

Poul Sloth er herreckviperingshandler i Give og bor Vester-gade 6. — 1 barn:

Nr. 365, Mogens Sloth, f. 13. marts 1948 i Gylling v. Horsens.



Marie og Carl Sloth med Børnene

Siddende fra venstre: Niels Carl, Tante Marie, Onkel Carl og Karin
Staaende fra venstre: Gerda, Poul, Gudrun, Peer og Maren

Nr. 154, Karin Sloth, født 10. maj 1913 i Vesteraas, Sverige. Gift med nr. 155, Carl Ricard Krabbe (søn af afdøde jernhandler og smedemester J. N. Krabbe, Hurup), født i Hurup, Thy, 6. maj 1904.

Carl Ric. Krabbe blev, ligesom sine brødre, uddannet som bagermester og konditor. I en aarrække havde de konditoriet paa Bredgade i Hurup, som var en omfattende virksomhed, og som blev drevet med stor dygtighed. I 1946 solgte de konditoriet i Hurup og købte et konditori og bagerforretning i Silkeborg. De bor nu i Aarhus. — 2 børn:

Nr. 366, Peer Sloth Krabbe, f. 15. maj 1941 i Hurup.

Nr. 367, Grete Sloth Krabbe, født 1. febr. 1945 i Hurup.

Nr. 156, Peer Odgaard Sloth, født 11. aug. 1914 i Vesteraas, Sverige. Gift med nr. 157, Frida Madsen, født 5. marts 1918 i

Hem ved Skive. Peer Odgaard Sloth overtog i 1945 sin faders købmandsforretning paa Aaboulevarden i Aarhus, der er drevet frem til en stor og omfattende forretning.

2 børn:

Nr. 368, Eva Sloth, født 19. nov. 1949 i Aarhus.

Nr. 369, Erik Christian Sloth, født 4. maj 1952 i Aarhus.

Nr. 158, Maren Sloth, født 20. marts 1918 i Hvidbjerg. Gift med nr. 159, Frederik Leo Sørensen (søn af købmand Otto Sørensen, Aarhus), født 24. septbr. 1912 i Silkeborg. Har købmandsforretning i Aarhus, Tage Hansensgade 29.

3 børn:

Nr. 370, Henry Sloth Sørensen, f. 13. septbr. 1937 i Aarhus.

Nr. 371, Ulla Sloth Sørensen, f. 30. marts 1939 i Aarhus.

Nr. 372, Aase Sloth Sørensen, f. 2. nov. 1940 i Aarhus.



*Bestyrelsen for
Slægten Sloth*

Magnus Odgaard, Gravgaard

Gertrud Marie Sloth, Aarhus

Emil Bakgaard, Brøndgaard

Niels Chr. Sloth, Hurup

Niels Sloth, Ullerup

Eva Sloth, Aarhus

Poul Sloth, Give

Poul Sloth, Søborg



Oversigt over registreringen

Stam- tavle nr.	Løbenumre i generation nr.					Antal personer ialt
	1	2	3	4	5	
I	1/11					11
II		12/14	33/40	160/184a - 185/187	373/379d - 380/385	57
III		15/17a	41/46a - 47/55	200/202a - 203/203a - 204/204a 205/205a - 206/214a - 215/215a 216/219a - 220/220a - 221/224	386/398b - 399/399a 400/402a - 403/408a	96
IV		18/19	56/79	225/239 - 247/254	409/411a - 412/415a	58
V		20/21	80/82a - 83/88	255/262c - 263/264	416/416b - 417/417f	35
VI		22/24	89/105	265/275a - 276/279a - 280/287a 288/297a - 298/299a - 300/303a 304/319a	418/425a - 426/430b 431/438b	108
VII		25/26	106/117	320/326a - 327/330a - 331/331a 332/333a - 334/335	417f 438c/438d - 439/440b	41
VIII		27/28	118/133	336/350	441/444	37
IX		29/30	134/144	351/359		22
X		31/32	145/159	360/372		30
Ialt	11	22	129	232	101	495

Desuden omfatter registret et stort antal unummerede personer
 Registreringen er stort set afsluttet i januar 1957

Afslutning

Ja det har jo taget sin tid. — Naar der i lovene, som blev vedtaget paa slægtsmødet i Hvidbjerg den 26. juli 1953, staar, at slægtsregistret skal være udgivet inden udgangen af aaret 1954, kan det kun give udtryk for en altfor god vilje, thi ingen af os havde den gang forstaaelsen af, hvor stort et arbejde det egentlig var, vi havde paataget os. Senere kom forskellige forhold til, som sinkede arbejdet, bl. a. sygdom.

I Februar maaned var jeg i København for sammen med fætter Poul Sloth, Søborg, at gennemgaa manuskriptet til slægtsbogen, inden det overgives til bogtrykker Yde Sørensen, Koldby.

Jeg ønsker at tilføje, at Poul Sloth har haft et stort arbejde med at registrere alle navne og give dem numre og iøvrigt paataget sig opgaver under min lange sygdom — opgaver, som var bestemt for mig. Iøvrigt har vi alle ni i fællesskab hjulpet hinanden paa bedste maade og søgt at fremskaffe en paa-lidelig fremstilling af vor slægts liv og færden gennem svundne tider indtil i dag.

Det er vort haab, at slægtsbogen maa blive til glæde og vel-signelse for læserne, at slægtsbogen maa blive et bindeled mellem slægtens medlemmer, og at den maa være i stand til at styrke slægtsfølelsen i nuværende og kommende generationer.

Vi haaber og ønsker, at det arbejde, som her er begyndt, maa fortsættes af kommende slægter til gavn og glæde for disse.

HURUP THY, den 2. april 1957.

Paa udgivernes (slægtsbestyrelsen) vegne:

Niels Chr. Sloth.

Anmeldelsesblanket

Undertegnede slægtsmedlem nr. _____ af stamtavle nr. _____
meddeler herved følgende:

RETTELSE:

TILFØJELSE:

BEMÆRKNING:

Navn: _____

Adresse: _____

Blanketten sendes til:
POUL SLOTH, LAVTOFTEVEJ 19, SØBORG