



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

*Denne Anetavle er udarbejdet paa Foranledning af Gaardejer
Niels Andersen Svaneborg, Bakkely, Barkjær pr. Vust.*

*Anetavle
for
Niels Andersen Svaneborgs Børn.*

*Hvad af Fædres Saga findes,
bør af Efterslægten mindes.*

Ved Udarbejdelsen af Anetavlen er der foruden Kirkebøger anvendt Folketællinger, Lægdsruller, Skattemandtal, Skøde- og Panteprotokoller, Skifteprotokoller og Fæsteprotokoller.

Hver Linie er fulgt saa langt tilbage, det har været muligt at komme ved Hjælp af de bevarede Kilder, og naar derfor en Linie standser op, maa det forstaas saaledes, at enten har Kilderne svigtet eller de paagældende Personer ses ikke at være døbt i det Sogn, hvori de har levet. Ofte er ogsaa omliggende Sognes Kirkebøger efterterset.

De i de ældre Kirkebøger almindeligvis anvendte latinske Søn- og Helligdagsbetegnelser er omregnet til Kalenderdata. Vielsesindførelserne er for Tiden før 1814 meget mangelfulde.

Edith Svaneborg

er født d. 2. Januar 1928 i København.

Jacob Græsbøll Svaneborg

er født d. 15. Marts 1930 i Vust Sogn.

Johan Græsbøll Svaneborg

er født d. 26. Februar 1932 i Vust Sogn.

Anders Græsbøll Svaneborg

er født d. 19. Juni 1938 i Vust Sogn.

F O R E L D R E .

Niels Andersen Svaneborg

er født d. 13. Juli 1895 i "Bakkely", Vust Sogn.

Niels Andersen Svaneborg er Gaardejer og bor i "Bakkely", Barkjær pr. Vust.

Han blev gift d. 9. Maj 1924 i Vust med

Emma Græsbøll

3

Hun er født d. 1. September 1904 i Vust Sogn.

Emma Græsbøll blev døbt d. 25. September 1904, og Faddere ved Daaben var Moderen, Husmand Otto Hansen Græsbøll af Vust, Gaardbestyrer Niels Peder Jensen af Vust, Strandfoged Povl Græsbøll af Lild og Faderen.

Niels Andersen Svaneborg var Konsulent for Landboforeningen fra Februar 1920 til April 1949, han blev Inspektør for Statens Plantetilsyn i 1938.

Niels Andersen Svaneborg og Hustru fik tildelt det danske Hedeselskabs Sølvbæger i 1950 for dygtig udført Landmandsgerning.

I Anledning af Niels Svaneborgs 25 Aars Konsulentjubilæum bragte et af de lokale Blade følgende Omtale:

"Under festlige Former fejredes Konsulent Svaneborgs 25 Aars Jubilæum i Lørdags. Allerede tidlig paa Formiddagen mødte de første Gratulanter frem i Svaneborgs smukke Hjem i Barkjær ved Vust for at overbringe den jubilerende Konsulent de bedste Ønsker med Dagen og Fremtiden. I Formiddagens Løb strømmede det ind med Gaver, Blomster og Telegrammer, ligesom der fra Han Herreds forskellige Egne mødte Gratulanter fra de mange Foreninger, som Konsulent Svaneborg har haft Berøring med.

Ved det festligt dækkede Frokostbord, var der samlet omkring 60 Mennesker, da Landboforeningens Formand Sogneraadsformand N. Møller Holm, Vust, bragte Konsulent Svaneborg en Hilsen og Tak fra Landboforeningen for veludført Arbejde gennem 25 Aar. Han redegjorde for, hvilke Forhold Konsulent Svaneborg havde at arbejde under, da han for 25 Aar siden gik ind til sin Gerning som Assistent for

Landboforeningen. Svaneborg har været en virksom Mand og hans Arbejde blandt Egnens Landmænd har sat sit tydelige Spor bl.a. ved de mange Plantringer, der nu findes paa Egnen. Selv om Svaneborg gennem de 25 Aar har været meget optaget af sit Arbejde ude blandt Egnens Landmænd, saa har hans Hjem dog ikke lidt herunder. Ved sin Hustrus Hjælp har han skabt et Mønsterhjem, der vil staa som et synligt Bevis for hans Dygtighed. Som Tak for Konsulent Svaneborgs Arbejde indenfor Landboforeningen overrakte han et smukt Guldur med Inskription.

Gaardejer Jens Møller, Haverslev, takkede Konsulent Svaneborg for 25 Aars trofast Arbejde indenfor Plantringssagen. Ved sin Tiltrædelse for 25 Aar siden lovede Konsulent Svaneborg, at han skulle gøre en Indsats for Egnens Landmænd, og det har han gjort. Der er stor Grund til i Dag at sige Konsulent Svaneborg Tak for hans store Interesse for Plantringssagen, og det maa være en Tilfredsstillelse for ham at tage en Tur gennem Han Herreds forskellige Egne og konstatere, i hvor høj Grad Befolkningen har fulgt hans Raad om at beplante deres Marker.

Formanden for Han Herreds Husmandskreds, Jens P. Holm, Fjerritslev, bragte Konsulent Svaneborg en Tak for trofast Arbejde for Husmandsbevægelsen. Det var et heldigt Valg, da Konsulent Svaneborg for 25 Aar siden blev valgt som Konsulent for Han Herreds Landmænd. Svaneborg er et Arbejds menneske, der altid kommer, naar vi kalder. Det er ligemeget, hvorfra der bliver kaldt, altid er han parat til at komme. Svaneborg har baade haft Medvind og Modvind i sit Arbejde, men han har en egen Maade at tage et Nederlag paa. Der skal ogsaa i Dag lyde en Tak til hans Hustru, der ofte maa tage et haardt Nap, naar Manden er optaget rundt omkring paa Egnen.

Gartner K. Danielsen, Aggersund, bragte paa Planteavludvalgets Vegne en Tak til Konsulent Svaneborg for hans store Arbejde i Plantringssagens Tjeneste. Han omtalte den store Betydning, det havde faaet for Egnens Landmænd, at Svaneborg havde taget Initiativet til, at der blev indrettet Demonstrationsmark i Han Herred, saaledes at Egnens Landmænd herigennem kunde faa Lejlighed til at gøre sig nærmere bekendt med de forskellige Sorter. Baade Landbruget og Havebruget har haft Konsulent Svaneborgs Interesse. Der skal i Dag lyde en varm Tak til ham for hans store Arbejdsiver, og det er vort Haab, at han endnu i mange Aar maa faa Lov at udføre en Gerning til

Gavn for Egnens Landmænd.

Gaardejer Karl Koldsgaard, Lund, omtalte Konsulent Svaneborg som et Menneske, der altid bragte et frisk Pust med sig. Han forstaaer at skabe Tillid til de unge, og det siger vi ham Tak for. Efter al den Tid Svaneborg er optaget ude omkring i Egnen, forstaaer man ikke, at hans Hjem kan være i en saadan Orden, som Tilfældet er, men hans Hustru har sikkert en stor Del af Æren herfor.

Proprietær Knud Christensen, Tandrupgaard: Det er rigtigt, at Konsulent Svaneborg har et Mønsterhjem, men vi maa ikke glemme, at det er hans Hustru, der her har maattet trække det store Læs. Det har ikke været nogen Guldgrube for Svaneborg at arbejde som Konsulent, og først i de senere Aar er det blevet rentabelt for ham, siden han gennem Kartoffelsektionen er kommet til at eksportere Kartoffler. Først i de senere Aar har der kunnet blive Raad for ham til at holde kvalificerede Medhjælpere.

Lund Nielsen, Broust, bragte Konsulent Svaneborg en Hilsen og Tak fra Ungdomsskolens Elever i Broust. Som et synligt Bevis overræktes en 7-armet Broncestage.

Konsulent Bøgh Christensen, Thorup, takkede Konsulent Svaneborg for godt Samarbejde gennem 5 Aar. Svaneborg er i Besiddelse af en Energi, der er yderst sjælden, og han har en vis Evne til, at opildne andre. Derfor har han et vist Tag i de unge. Han har været en Foregangsmand paa alle Omraader, og ingen kan komme uden om, at han er dygtig indenfor sit Omraade. Ogsaa til Fru Svaneborg skal der lyde en Tak for Imødekommenhed.

Anders Krogsgaard, Frøstrup, bragte en Tak fra de unge for den store Interesse, Svaneborg altid udviste overfor Ungdommen.

Formanden for Torslev Husmandsforening, Niels Krogsgaard, bragte Torslev Husmandsforenings Tak.

Jens Peter Larsen, Broust, bragte en Hilsen og Tak fra de 7 østlige Husmandsforeninger for den Interesse, Svaneborg altid havde vist for Øster Han Herred samt for de gode Udstillinger, han havde arrangeret for disse Foreninger.

Gaardejer Peter Nielsen, Bakgaarden, Fjerritslev, takkede Konsulent Svaneborg for gode Raad og godt Samarbejde gennem Aarene.

Haakon Christensen, Tømmerby, bragte Tømmerby Husmandsforenings Tak for den Beredvillighed Svaneborg altid udviste, naar der blev kaldt paa ham.

Konsulent Svaneborg takkede til Slut for den uforglemmelige Festdag og fortalte en Del forskellige Træk fra hans Virke paa Egnen.

Af de utallige Blomsterhilsener kan nævnes: Vust Husmandsforening, Han Herreds Frøudvalg, Kollerup Husmandsforening, Manstrup-Bejstrup Husmandsforening, Fjerritslev Avis m.fl. Fra Han Herreds Husmandskreds modtog Jubilaren en Guluvase og et Keramikfad. De 7 østlige Husmandsforeninger sendte et Sølufad og en Skaal, ligesom Tømmerby Husmandsforening sendte et Sølufad.



"Bakkely 1954."



"Sønderhave."

B E D S T E F O R E L D R E .

Anders Gravesen Svaneborg

er født d. 3. September 1854 i Vust Sogn, og han døde d. 24. Maj 1924 i Vust Sogn og blev begravet d. 31. Maj.

Begravelsen blev foretaget af Frimenighedspræsten R. Anker Møller.

Han blev hjemmedøbt d. 6. September 1854 og fremstillet i Kirken d. 29. Oktober. Faddere ved Fremstillingen var Pigen Martha Thomsen af Klim, Pigen Mette Cathrine Agesen og Tømrer Christen Nielsen Nordentoft, Niels Christensen Krag og Lars Chr. Larsen Nordentoft af Vust.

Anders Gravesen Svaneborg var Murer og Husmand i "Bakkely", Barkjær pr. Vust.

Han blev gift d. 19. September 1880 i Kollerup Kirke med

Ane Johanne Christensen.

Forlovere ved Brylluppet var Gravers Andersen (Svaneborg) og Christen Krøldrup, Kettrup.

Ane Johanne Christensen er født d. 27. September 1854 i Fjerritslev, Kollerup Sogn, og hun døde d. 1. April 1917 i Vust Sogn og blev begravet d. 8. April.

Hun blev hjemmedøbt d. 2. Oktober 1854 og fremstillet i Kirken d. 10. December. Faddere ved Fremstillingen var Husmand Lars Larsens Hustru Christiane Hansdatter i Kettrup, Pige Karen Marie Nielsdatter, Fjerritslev, Husmand Niels Larsen, Gaardmand Søren Andersen og Gaardmand Jens Chr. Frandsen, alle af Fjerritslev.

Hun blev konfirmeret d. 4. December 1868.

Ved Skøde af 3. September 1880 overtog Anders Gravesen Svaneborg sit Fødehjem fra Faderen. Ejendommen havde Matr. Nr. 34 og Hartkorn var 1 Fjdk. 1 Alb. og Købesummen var 700 Kr.

Allerede som Dreng begyndte Anders Gravesen Svaneborg at tjene til Livets Ophold. Han begyndte som Hyrdedreng og tjente senere flere Steder. Det kan saaledes nævnes, at han i Aarene 1870-72 tjente i "Lundegaard", Lønnen var 32 Kr. om Aaret.

I Vinteren 1874-75 var han paa Øland og lærte at laas Træske. Han var Træskomand i Vust i Vinteren 1876-77, indtil han i April 1877 blev indkaldt som Infanterist. Han mødte i Aalborg, kom paa Korporalskole og blev hjemsendt som Underkorporal i Juli 1878.

Efter sin Hjemsendelse gik han i Murerlære, hvilket Haandværk var hans egentlige Erhverv indtil ca. 1904.

I 1885 købte Anders Gravesen Svaneborg en Parcel, Matr. Nr. 220 af Vust Sogn af Gaardejer Niels Chr. Christensen (Thorhauge). Parcelens Hartkorn var $2 \frac{3}{4}$ Alb., og Præstetiende var 1 Fjåk. Byg, og Købesummen var 1000 Kr.

Han købte en Parcel mere i 1916, denne gang af Gaardmand Lars Christian Jørgensen Søndergaard af Vust Holme, Parcelens Hartkorn var 1 Fjåk. o $1 \frac{1}{4}$ Alb. og var beliggende Matr. Nr. 55 af Vust By og Sogn. Købesummen var 850 Kr.

I 1888 lod Anders Gravesen Svaneborg sig indmelde i Frimenighed i Klim.

I Kongenshus Mindepark er der en Mindesten for Anders Gravesen Svaneborg og Ane Johanne Christensen.

Ogsaa Ane Johanne Christensen kom tidligt ud at tjene, hun tjente et Par Steder i Kollerup Sogn og var beskæftiget baade ude og inde. Hun var paa Galtrup Folkehøjskole Sommeren 1877. I Slægtes Eje findes en Kopi af et Brev, hvori hun ansøger om frit Op- hold paa Højskolen.

Jacob Christian Hansen Græsbøll

er født d. 1. Maj 1870 i Vust Sogn, og han døde d. 12. Oktober 1926 paa Thisted Sygehus og blev begravet d. 18. Oktober i Vust.

Han blev hjemmedøbt d. 2. Maj 1870 og fremstillet i Kirken d. 6. Juni. Faddere ved Fremstillingen var Pigen Mariane Christensen (Djernæs), Djernæsgaard, Pigen Kirsten Jensen (Godiksen), Nørklit, Skomager og Husmand N. Andersen (Roelsgaard), Fræstrup og Gaardmand Christen Jensen, Vabesgaard i Myrup.

Jacob Christian Hansen Græsbøll var Snedker og Tømrer i Vust Sogn.

Han blev gift d. 6. November 1903 i Vust Kirke med

Maren Nørhave Jensen.

Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Jens Kristian Jensen af Tømmerby og Brudgommens Tvillingbroder Otto Hansen Græsbøll af Ellesbølle i Vust.

Maren Nørhave Jensen er født d. 2. Marts 1878 i Kirkensgaard, Vust Sogn, og hun døde d. 14. September 1940 i Vust Sogn.

Hun blev døbt d. 7. April 1878 i Vust Kirke og Faddere ved Daaben var Barnets Moder, Gaardmand Jens Nørhaves Hustru, Aftægtsmand Jens Kr. Nørhave, Ungkarl Andreas Larsen Holm, Gættrup og Forpagter Svend Larsen Holm, Torup.

Jacob Græsbøll havde sit første Snedkerværksted i Moderens Hus i Vust. I 1903 købte han for 200 Kr. en Grund - Matr. Nr. 6f og 25c - af sin Svigermoder. Herpaa opførte han et Hus med Snedkerforretning.

Jacob Græsbøll var Formand for Han Herreders Husflidskreds og var Medlem af Afholdsforeningen.

Ved Jacob Græsbølls Død blev der skrevet følgende Nekrolog:

Formanden for Han Herredernes Husflidskreds, Snedker Jacob Græsbøll er den 12. Oktober død paa Thisted Sygehus efter at have været syg det meste af Sommeren. Jacob Græsbøll, der kun blev 56 Aar gammel, har i over 25 Aar virket med stor Dygtighed og Flid som Leder af Husfliden i Han Herreder, og for denne Egn betyder hans Død et stort Tab, som den betyder det for dansk Husflid i sin Helhed.

Græsbøll hørte til Husflidens trofaste og utrættelige Horkæmpere, og han sparede hverken Tid eller Ulejlighed, naar det gjaldt denne Sag. Altid fandt man i ham en villig og dygtig Hjælper, og hans støtte og bramfrie Væsen og besindige Maade at tage Tingene paa skaffede ham baade Tillid og talrige Venner, der nu med hjertelig Oprigtighed beklager hans Bortgang.

I "Dansk Husflidsselskab" vil Jacob Græsbølls Navn og Gerning blive mindet med Ære og i Taknemmelighed.

Jacob Græsbøll blev den 18. Oktober begravet fra Vust Kirke under meget stor Deltagelse. I Kirken talte Provst Bech og Pastor Herslund og ved Graven bragte Lærer Lorentzen den Afdøde en sidste Hilsen og Tak fra Husflidskredsen for hans store og uegennyttige Arbejde for Husflidssagens Fremgang. Fra Dansk Husflidsselskab var sendt en Krans til Baaren."

Efter hans Død drev Hustruen en Købmandshandel i Vust.



O L D E F O R E L D R E .

Gravers Andersen

kaldet Svaneborg, er født d. 12. Marts 1820 i Vust Sogn, og han døde d. 13. April 1897 i Vust Sogn og blev begravet d. 21. April.

Han blev hjemmedøbt d. 15. April 1820 og fremstillet i Kirken d. 22. Maj. Faddere ved Fremstillingen var Christen Møllers Hustru Maren Nielsdatter, Gaardmand Michel Pedersen, Christen Badstue, Ungkarl Gravers Sørensen og Niels Jensen.

Gravers Andersen Svaneborg var Husmand i "Bakkely", Bærker, Vust Sogn.

Han blev gift d. 2. Juli 1854 i Klim Kirke med

Else Thomasdatter

ogsaa kaldet Else Marie.

Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Mads Gravesen, Thorup og Husmand Thomas Hansen Tornby af Terp.

Else Thomasdatter er født d. 28. December 1822 i Terp, Klim Sogn, og hun døde d. 3. Februar 1878 i Vust Sogn og blev begravet d. 10. Februar.

Hun blev døbt d. 26. Januar 1823 i Klim Kirke, baaret til Daaben af Ane Marie, Indspige ved Højen i Gøttrup Sogn, og Faddere var Gaardmand Tideman Nørgaard, Gaardmand Christen Væver i Holme, Mads Møller og Datter Mariæne.

Af V. Han Herreds Skøde og Pantebog No 14, Side 322 ses, at Gravers Andersen Svaneborg fik tinglæst Skøde paa et Hus i Vust By med tilliggende Jorder Matr. Nr. 34, Hartkorn 1 Fjæk. 1 Alb. Købesum 400 Rdlr. Skødet blev udstedt d. 14. Juni 1853 af Niels Christensen, kaldet Trinderup. Husmandsstedet blev solgt til Sønnen Anders Gravesen Svaneborg i 1880 for en Købesum af 700 Kr. og Aftægt til Gravers Andersen Svaneborg og Hustru.

Gravers Andersen Svaneborg deltog i Krigen 1848-1850 og var med i store Slag ved Fredericia. Han blev hjemsendt, hver Gang der var Vaabenhvile og tilbagelagde da Vejen fra Fredericia til Vust til Fods, ialt 3 Gange.

Om Else Thomasdatter fortælles følgende:

"Else Thomasdatter gjorde en stor Del af Arbejdet for Pæden, medens hun levede. Hun syede for Folk, og var ikke bange for ogsaa at sy om Natten.

Hun var striks overfor sine Børn. Hun var ikke vant til andet end strengt Arbejde, som saa havde hærdet hendes Sind. Hun var dog en god Moder, som blev meget savnet ved sin tidlige Død, hvor hun efterlod de 3 Sønner og sin Mand til Ensomheden, som der bliver, hvor der ingen Kvinder er i Huse."

Ved Else Thomasdatters Død blev der skrevet følgende
vers:

"Fars kjære Moder

Trofast var Dit Hjerte,
Mildhed lyste fra Dit Øie,
Prøvet her Du kaldtes ind
Hist til Livet i det Høie.
Derfra nu Du skuer ned
Her til alle Dine Kjære;
Beder Ham Altkjærlighed,
Deres Trøst og Styrke være.

Dit Minde lever i vore
Hjerter."

Christen Christensen Krøldrup

10

er født d. 30. August 1818 i Øslev, Kettrup Sogn, og han døde d.
28. Marts 1887 i Øslev Holme, Kettrup Sogn.

Han blev hjemmedøbt d. 30. August 1818 og fremstillet i Kir-
ken d. 27. September. Faddere ved Fremstillingen var Gaardmand
Christen Bengens Hustru af Øslev, Gaardmand Henrik Bjerre, Ungkarl
Jens Christensen Vestergaard, Ungkarl Bent Christensen Vestergaard
Gaardmand Lars Madsens Kone og Pigen Maren Thomasdatter.

Christen Christensen Krøldrup var Husmand i Fjerritslev By ind-
til Foraaret 1875, da han købte Gaarden "Knorborg" i Kettrup Sogn.

Han blev gift d. 26. April 1846 i Kollerup Kirke med

Mariane Larsdatter.

11

Forlovere ved Brylluppet var Jens Christian Christensen og

Lars Nielsen, Husmand i Andrup.

Mariane Larsdatter er født d. 23. Januar 1815, og hun døde d. 23. Marts 1897 i Kettrup Sogn og blev begravet den 31. Marts.

Hun blev hjemmedøbt d. 23. Januar 1815 og fremstillet i Kirken d. 5. Marts. Faddere ved Fremstillingen var Jens Sørensens Datter Bennet Cathrine af Borup, Karen Margrethe af Andrup, Margrethe Povlsdatter, Niels Thomsen, og Peder Laustsen af Andrup, alle af Bondestanden.

Lørdag d. 2. Maj 1846 fik Christen Christensen Krøldrup tinglæst Skøde fra hans Fader, Christen Christensen Krøldrup, paa dennes Ejendom i Fjerritslev By af Hartkorn 3 Skp. 2 Fjdk. 1 3/4 Alb. Købesummen var 310 Rdlr. og Aftægt til Forældrene.

I 1921 købte Christen Christensen Krøldrup 16 Tdr. Land fra Gaarden "Nørrebjerre".

Hans Pedersen

kaldet Græsbøll, er født d. 12. August 1817 i Lild Sogn, og han døde d. 7. Maj 1882 i Græsbølgaard, Lild Sogn og blev begravet d. 16. Maj.

Han blev hjemmedøbt d. 12. August 1817 og fremstillet i Kirken d. 7. September. Faddere ved Fremstillingen var Karen Jensdatter, Pige i Røtbøl, Maren Nielsdatter, Gaardkone i Roelsgaard, Jens Christensen, Gaardejer i Vabisgaard, Christen Christensen, Gaardejer i Roelsgaard og Jacob Christensen i Qvolsgaard.

Hans Pedersen Græsbøll var Gaardejer i Græsbølgaard, Lild Sogn. Han blev gift d. 5. December 1854 i Lild Kirke med

Maren Povlsdatter.

Forlovere ved Brylluppet var Niels Pedersen, Langvad og For-

pagter Anders Jensen.

Maren Poulsdatter er født d. 24. November 1834 i Nørklit, Lild Sogn, og hun døde d. 8. Juni 1906 i Lildstrand, Lild Sogn, og blev begravet d. 14. Juni.

Hun blev døbt d. 26. December 1834 i Lild Kirke, og Faddere ved Daaben var Pigen Maren Nielsdatter, Pigen Christiane Larsdatter, Boelsmand Jens Sældahl, Boelsmand Lars Hansen og Strandtoldbetjent Jørgen Mygind, alle fra Nørklit.

Hans Pedersen Græsbøll overtog i 1852 sin Faders Gaard, Græsbølgaard kaldet i Lild Sogn, Matr. Nr. 82a af Hartkorn i Td. 5 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb. Skødet blev tinglæst d. 20. Marts 1852, og Købesummen var 900 Rdlr. foruden Aftægt til Forældrene. I 1876 fik han kongelig Bevilling til at udstykke Gaarden. I 1877 fik han Næringsbrev som Høker.

Efter Hans Pedersen Græsbølls Død blev Enken boende et Stykke Tid i Græsbølgaard. Omkring 1883 byttede hun med Per Krogh, saaledes at han fik Gaarden, og hun fik hans Hus Matr. Nr. 24a paa Vust Mark. Der boede hun og de to hjemmeværende Sønner, Tvillingerne Otto og Jacob Græsbøl.

Jacob indrettede Snedkerværksted i den østre Ende af Huset og drev dette indtil 1903, da han selv byggede Hus.



"Græsbølgaard."

Jens Nielsen

14

er født d. 7. Juni 1840 i Vust Sogn, og han døde d. 21. December 1902 i Vust Sogn og blev begravet d. 27. December.

Han blev døbt d. 28. Juni 1840 i Vust Kirke, og Faddere ved Daaben var Gaardmand Christen Andersens Kone Ane Poulsdatter, Gaardmand Christen Pedersen, Godik Pedersen, Gravers Sørensen og Husmand Anders Sørensen, alle af Vust By.

Jens Nielsen var Gaardejer og Sognefoged i Kirkensgaard, Vust Sogn.

Han blev gift første Gang d. 14. Juli 1866 med

Maren Jensen Nørhave

Hun døde d. 9. September 1875.

Jens Nielsen blev gift anden Gang d. 20. Juni 1877 med

Maren Kirstine Larsdatter.

15

Hun er født d. 6. Juli 1847 i Gøttrup Sogn, og hun døde d. 19. August 1925 i Vust Sogn.

Maren Kirstine Larsdatter blev hjemmedøbt d. 8. Juli 1847 og fremstillet i Kirken d. 18. Juli. Faddere ved Fremstilling var Pige Mariane Hansdatter, hjemme hos Faderen Hans Knudsen i Torslev, Pige Else Pedersdatter, tjener Hr. Pastor Damkjær i Ketrup Præstegård, Gaardmand Stephen Stephensen i Gøttrup, Gaardmand Jørgen Svendsen i Klim, Oddegaard Barnets Morbroder og Gaardmand Christen Tvergaard i Thorup.

I 1873 fik Jens Nielsen kgl. Bevilling til at sammenlægge sine Gaarde Matr. Nr. 1a Vust By og Sogn med Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 1 Fjdk. 2 Alb. og Matr. Nr. 6a samme Sted med Hartkorn 1 Td. 0 Skp. 0 Fjdk. 0 1/4 Alb.

Efter Jens Nielsens Død blev Maren Kirstine Larsdatter boende i Kirkensgaard, hvorfra hun i 1903 bl.a. udstykkede Parcellerne Matr. Nr. 6f og 25c til Datteren Maren og Svigersønnen Jacob Christian Hansen Græsbell. Maren Kirstine Larsdatter blev boende i

Kirkensgaard indtil 1915, da hun flyttede til et lille hus ved Vust Kirke.

Man fortæller, at der i Jens Nielsens Barndom skete et Indbrud Familien vaagnede ved, at en Kasse med Købberskillinger faldt ned fra et Skab. Tyvene var dog væk og den 17-aarige Jens blev kaldt op og sendt efter Sognefogeden. Undervejs fandt han Pengekassen, der dog var tømt.

Jens Nielsen rejste senere til Maren Haaning, der, ved at se i en Spand Vand, fortalte ham, hvem Tyven var.



"Kirkensgaard 1954."



"Maren Kirstine Larsdatter
og Dattersønnen Georg."



"Maren Kirstine Larsdatters
Hus i Vust."

Anders Pedersen

16

er født 1784, i Knudegaard, Øland Sogn, og han døde d. 27. Maj 1841 og blev begravet d. 6. Juni.

Han blev døbt d. 2. Januar 1785 i Øland Kirke baaret til Daaben af Anders Nielsens Hustru i Knude, og Faddere var Søren Vestergaard Hustru i Vesterby, Lars Christensen, Niels Græsen og Niels Jørgensen.

Anders Pedersen var Fæster i Vesterby, Øland Sogn.

Han havde Sønnen:

Gravers Andersen, kaldet Svaneborg, født d. 12. Marts 1820 i Vust Sogn.

Barnets Moder var Anders Pedersens Forlovede

Dorthea Cathrine Jensdatter

17

kaldet Svaneborg.

Hun er født 1776 i Vust Sogn, og hun døde 1842.

Dorthea Cathrine Jensdatter Svaneborg blev døbt d. 28. April 1776 i Vust Ktrke, baaret til Daaben af Else Laastrup, og Faddere var Lars Svaneborg, Jens Poulsen, Christen Larsen og Voldborg Nielsdatter.

Dorthea Cathrine Jensdatter Svaneborg var indtil 1820 Mejerstue paa en Gaard paa Øland. Derefter boede hun en Tid paa Øslev Mark, Kettrup Sogn. Hun og Sønnen flyttede senere til Vust, hvor efter sigende, Sønnen forsørgede hende.

Anders Pedersen blev gift d. 8. Oktober 1820 med

Kirsten Olavsdatter.

Forlovert var Brudgommens Fader Peder Jensen.

Kirsten Olavsdatter er født 1768.

Kirsten Olavsdatter var Enke, da Anders Pedersen giftede sig med hende, og han har sikkert overtaget hendes Fæstegaard i Vester-

by ved Giftermaalet, men hans Fæstebrev er ikke fundet indført.

Thomas Hansen

18

kaldet Tornby, er født 1793 i Kettrup Sogn, og han døde d. 13. Oktober 1859 i Klim Sogn og blev begravet d. 21. Oktober.

Han blev døbt d. 13. Oktober 1793 i Kettrup Kirke, baaret til Daaben af Dorthé Madsdatter, og Faddere var Bertel Toudal, Mogens Ladefoged, Niels Ladefoged og Jens Ladefoged, Mette Marie Rasmusdatter og Kirsten Andersdatter.

Thomas Hansen Tornby var Husmand i Terp, Klim Sogn.

Han blev gift d. 24. November 1820 i Klim Kirke med

Mariane Sørensdatter

19

Forlovere ved Brylluppet var Peder Thommesen Haugaard og Peder Jensen Holm.

Mariane Sørensdatter er født 1793 i Klim Sogn, og hun døde d. 29. April 1861 i Klim Sogn og blev begravet d. 8. Maj.

Hun blev døbt d. 12. Maj 1793 i Klim Kirke, baaret til Daaben af Maren Sejersdatter, og Faddere var Lars Kæmpe, Peder Bæk, Mette Marie Lindholm, Anders Terkens Datter Ane og Christen Rinds Datter Kirsten.

Thomas Hansen Tornby overtog sin Ejendom med Besætning fra sin Svigermoder ved Skøde tinglæst i Vester Han Herreds Skøde- og Pantebog Nr. 6, Side 140. Hartkornet var 2 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. og Købesummen 150 Rdlr.

Christen Christensen Krøldrup

20

er født 1781 i Aggersborg Sogn, og han døde d. 5. Marts 1846 i Kollerup Sogn og blev begravet d. 15. Marts.

Han blev hjemmedøbt d. 26. Juli 1781 og fremstillet i Kirken d. 26. August baaret til Daaben af Kristen Kronborgs Hustru i Vester Kjeldgaard, og Faddere var Ane Marie Mogensdatter, Laurids Christensen fra Lerup Sogn, Peder Nielsen Smed i Holme, Laurs Gundersen, Bejstrup og Laurids Christensen, Bejstrup.

Christen Christensen Krøldrup var Husmand i Fjerritslev By, Kollerup Sogn.

Han var gift med

Ane Christensdatter

21

Hun er født ca. 1785, og hun døde d. 5. September 1842 og blev begravet d. 11. September.

Christen Christensen Krøldrup købte sin Ejendom ved Skøde tinglæst d. 28. September 1822 af Simon Larsen, Søderstrup. Købesummen var 168 Rdlr.

Lars Nielsen

22

er født d. 15. Marts 1779 i Kollerup Sogn, og han døde d. 6. September 1846 i Kollerup Sogn og blev begravet d. 13. September.

Han blev hjemmedøbt d. 16. Marts 1779 og fremstillet i Kirken d. 1. April baaret til Daaben af Peder Mands Hustru, Margrethe i Andrup, og Faddere var Søren Svenningsen i Borup, Christen Ollesen i Hingelbjerg, Poul Skrædder i Kollerup og Michel Vognsens Hustru i Borup.

Lars Nielsen var Fæster i Andrup By under Aagaard Gods.

Han var gift med

Ellen Laursdatter.

23

Hun er født ca. 1777 i Torslev Sogn, Hjørring Amt, og hun døde d. 9. August 1845 i Kollerup Sogn og blev begravet d. 17. August.

Lars Nielsen overtog sit Fødehjem i Fæste efter sin Fader. Allerede ved Faderens Død i 1803 fik han Læfte af Husbonden om at faa Fæste paa Ejendommen. Han var dengang Soldat, og han deltog i Napoleonskrigen fra 1801 til 1815. Efter sin Hjemkomst fik han d. 16. December 1816 udstedt Fæstebrev paa Ejendommen. Han skulde i aarlig Afgift svare 4 Rdlr. Sølvmønt.

Peder Nielsen

24

er født 1786 i Lild Sogn, og han døde d. 18. April 1852 i Lild Sogn og blev begravet d. 29. April.

Han blev døbt d. 5. Juni 1786 i Lild Kirke, og Faddere ved Daaben var Christen Christensen, Bjerget, Morten Nielsen, Vestbjerg, Christen Nielsen, Vestbjerg, Johanne Jensdatter i Lingvad og Karen Andersen i Smørup.

Peder Nielsen var Gaardmand i "Græsbølgaard", Lild Sogn.

Han blev gift første Gang d. 18. Januar 1812 i Lild Kirke med

Maren Kirstine Christensen.

25

Forlovere ved Brylluppet var Mads Nielsen og Jens Christensen.

Maren Kirstine Christensen er født 1777 i Tømmerby Sogn, og hun døde d. 5. Maj 1840 i Lild Sogn og blev begravet d. 15. Maj.

Hun blev døbt d. 11. Maj 1777 i Tømmerby Kirke, og Fæddere ved Daaben var Peder Christensen, Gregers Gregersen, Christen Eriksen, alle af Tømmerby, Ane Cathrine Holst og Ane Jensdatter i Nør Va-bisgaard.

Maren Kirstine Christensen var Enke efter Hans Andersen Græsbøl. Græsbølgaard, der døde i 1811, 37 Aar gammel. Efter Skiftet fik hun overdraget Ejendommen, hvis Hartkorn var 2 Skp. 2 Fjok. Den blev vurderet til 800 Rdlr.

Peder Nielsen fik sin Vielsesattest tinglæst som Adkomst til Græsbølgaard. I 1844 blev Hartkornet ændret til 5 Skp. 3 Fjok. 2½ Alb.

Maren Kirstine Christensens Broder Christen Christensen blev i 1809 gift med Peder Nielsens Moder, Maren Nielsdatter. (Se 49).

Peder Nielsen blev gift anden Gang d. 19. Januar 1848 i Lild Kirke med

Margrethe Hansdatter. (Se 27).

Hun er født 1795 i Vust Sogn, og hun døde d. 24. November 1854 og blev begravet d. 3. December.

Margrethe Hansdatter var Enke efter Poul Pedersen (Se 26), der havde et Hus i Nørklit med 2 Skp. Hartkorn, dette Hus overtog Peder Nielsen og fik sin Vielsesattest tinglæst som Adkomst.

Peder Nielsen har saa været Ejer af Græsbølgaard og Huset i Nørklit i en Aarrække, indtil han i 1852 afstod Græsbølgaard til Sønnen Hans Pedersen Græsbøll (Se 12). Denne Søn blev gift i 1854 med Maren Poulsdatter (Se 13), der var Datter af Peder Nielsens anden Hustru og dennes første Mand.

Poul Pedersen .

er født 1772 i Tømmerby Sogn, og han døde d. 25. April 1813 i Lild Sogn og blev begravet d. 7. Maj.

Han blev døbt d. 8. Marts 1772 i Tømmerby Kirke, og Fæddere ved Daaben var Christen Mortensen, Langvad, Jens Nielsen, Kobro, Lars Larsen, Nørklit, Maren Larsdatter, Nørklit og Ane Jensdatter, Dahlsgaard.

Poul Pedersen var Husmand i Nørklit i Lild Sogn.

Han blev gift første Gang i 1815 i Tømmerby Kirke med

Maren Lukasdatter.

Hun er født 1776, og hun døde 1831.

Poul Pedersen blev gift anden Gang med

Margrethe Hansdatter.

27

Hun er født 1795 i Vust Sogn, og hun døde d. 24. November 1854 i Lild Sogn og blev begravet d. 3. December.

Margrethe Hansdatter blev døbt d. 26. Juli 1795 i Lild Kirke baaret til Daaben af Ole Andersens Kone i Holm, og Fæddere var Søren Nielsen, Peder Christensen, Peder Myrup, og Kold Just's Datter Margrethe.

Efter Poul Pedersens Død giftede Margrethe Hansdatter sig d. 19. Januar 1846 med Peder Nielsen. (Se 24).

Niels Pedersen

28

er født 1796 i Vust Sogn, og han døde d. 21. Januar 1857 i Vust Sogn og blev begravet d. 29. Januar.

Han blev døbt d. 6. November 1796 i Vust Kirke baaret til Daaben af Peder Nielsens Hustru i Ellesbølle, og Faddere var Jacob Myrup, Peder Myrup, Hans Lund og Christen Nørre.

Niels Pedersen var Husmand i Vust Sogn.

Han blev gift d. 7. Maj 1825 i Vust Kirke med

Mariane Andersdatter.

29

Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Jens Nielsen og Gaardmand Christen Pedersen.

Mariane Andersdatter er født 1801 i Vust Sogn, og hun døde d. 23. Juni 1879 af Tuberkulose og blev begravet d. 28. Juni i Vust.

Hun blev døbt d. 6. December 1801 i Vust Kirke baaret til Daaben af Anna Jepsdatter fra Lund, og Faddere var Morten Thorhaug, Peder Christensen, Søren Nielsen og Anders Hansen.

Niels Pedersen købte i 1839 et Hus i Vust ved Auktion. Hartkornet var 4 Skp. 3 Fjdk. 1 $\frac{1}{2}$ Alb.

Efter Niels Pedersens Død fik Enken Lov at hensejdes i uskiftet Bo.

Lars Pedersen Holm

30

er født d. 4. Marts 1809 i Gøttrup Sogn, og han døde d. 11. April 1884 i Gøttrup Sogn og blev begravet d. 20. April.

Han blev døbt d. 3. April 1809 i Gøttrup Kirke baaret til Daaben af Jens Holms Kone, Maren Alsberg, og Faddere var Niels Jensen Holm, Clemens Nielsen, Niels Lavesgaard og Kristen Nielsen.

Lars Pedersen Holm var Gaardejer i Gøttrup Sogn.

Han blev gift d. 28. December 1839 i Klim Kirke med

Ane Johanne Svendsdatter.

Forlovere ved Brylluppet var Hans Knudsen og Jørgen Svendsen i Oddegaard.

Ane Johanne Svendsdatter er født 1814 i Klim Sogn, og hun døde d. 25. November 1879 i Gøttrup Sogn og blev begravet d. 5. December.

Hun blev døbt d. 11. December 1814 i Klim Kirke baaret til Dødben af Maren Haugaard fra Gøttrup, og Faddere var Husmand Jens Pedersen Led, Peder Haugaard, Gaardmand i Odde og Niels Haugaard i Klim.

Lars Pedersen Holm fik Skøde i 1839 paa Parcel No 5 af Anders Christiansen Smeds Gaard i Gøttrup. Hartkornet var 3 Skp. og Købesummen 100 Rdlr. samt Pligt til at svare sin Part af den Gaarden paahvillende Afgift af 6 Tdr. Byg til Gøttrup Kirke.



"Lars Pedersen Holms Gaard i Gøttrup."

Peder Jensen

32

er født 1745, og han døde d. 14. November 1823 i Øland Sogn og blev begravet d. 23. November.

Peder Jensen var Gaardmand i Knudegaard, Øland Sogn.

Han blev trolovet d. 24. Januar 1774 med

Karen Laursdatter.

33

En Trolovelse var oprindelig en meget højtidelig Handling, hvori Præsten medvirkede. Efter Trolovelsen flyttede Parret straks sammen, og Trolovelsen kunde kun hæves efter kongelig Bevilling. Men Aar 1783 blev det forbudt at holde Gilde ved Trolovelsen, og de trolovede maatte ikke flytte sammen, samtidig ophørte Præstens Medvirken. I Aaret 1799 blev Trolovelser helt afskaffet ved kongeligt Reskript, men Skikken med at holde Trolovelse fortsatte dog længe efter som en privat Fest uden ægteskabsstiftende Karakter.

Parret blev viet d. 24. Juni 1774.

Forlovere ved Brylluppet var Søren Vestergaard og Jørgen Andersen.

Karen Laursdatter er født 1759, og hun døde 1809 i Øland Sogn og blev begravet d. 2. August.

Jens Nielsen Svaneborg

34

er født ca. 1742, og han døde d. 7. Maj 1819 i Vust Sogn og blev begravet d. 16. Maj.

Jens Nielsen Svaneborg var Husmand i Vust Sogn.

Han blev trolovet d. 6. Oktober og gift den 27. Oktober 1775 med

Margrethe Christensdatter.

35

Margrethe Christensdatter er født 1752, og hun døde d. 27. Oktober 1833 i Vust Sogn og blev begravet d. 10. November.

Jens Nielsen Svanborg fik i 1801 Skøde paa et Hus med Ejendom i Vust Sogn. Hartkornet var 1 Skp. 2 Fjdk. og Købesummen 99 Rdlr.

Efter Jens Nielsen Svanborgs Død afstod Enken Ejendommen til en Søn.

Hans Bertelsen

36

er født ca. 1751.

Han var Husmand i Kettrup Sogn.

Hans Bertelsen var første Gang gift med

Birthe Pedersdatter.

Hun er født 1750, og hun døde i 1791.

Hans Bertelsen blev trolovet d. 11. November og gift den 30. December 1791 i Kettrup Kirke med

Ane Marie Thomasdatter.

37

Ane Marie Thomasdatter er født ca. 1759.

Søren Christensen.

er født 1764 i Klim Sogn, og han døde d. 27. April 1820
begravet d. 7. Maj i Klim.

Han blev døbt d. 29. Januar 1764 i Klim Kirke af
Damen af Johanne Jørgensdatter, og Faddere var Christen
Thomas Ambrosi' Søn Niels Nielsen og Johanne Nielsdat

Søren Christensen Tornby var Husmand, Tømmermand og Pibe
Klim Nørgaard, Klim Sogn.

Han blev trolovet d. 17. Juli og gift d. 29. Oktober
Klim Kirke med

Else Madsdatter.

Else Madsdatter er født 1765 i Aggersborg Sogn.

Hun blev døbt d. 9. Oktober 1765 i Aggersborg Kirke
Daaben af Apelone, Christen Bruns Hustru. Faddere var
Sørensen, Aggersborg, Jens Poulsen ved Aggersund, Pede
og Ane Margrethe Madsdatter.

Søren Christensen Tornby fik en Ejendom ved Skov af
1799. Ved Udskiftningen i 1802 fik han tillagt en Par
3 af Klim Nørgaard af Hartkorn 2 Skp. 2 Fjdk. 2 lb.

Denne Ejendom afstod Else Madsdatter senere til sin
Søren Christensen Nørgaard druknede sammen med ti
re paa Havet d. 27. April 1820. De fleste blev bragt
Maj og blev begravet den Dag, medens andre begravedes

Christen Christensen

med Tilnavnet Line, er født 1725, og han døde d. 30. Januar
i Aggersborg Sogn.

Christen Christensen Line blev gift første Gang med

Karen Christensdatter.

Hun er født ca. 1755, og hun døde d. 23. Juli 1779.

Christen Christensen Line blev derefter troløst d. . Oktober og gift d. 23. November 1779 i Bejstrup med

Inger Christensdatter.

41

Inger Christensdatter er født 14. September 1757 i Bejstrup Sogn, og hun døde d. 6. Marts 1791 i Aggersborg Sogn.

Hun blev døbt d. 19. September 1757 i Bejstrup Kirke båret til Daaben af Margrethe Andersdatter, og Faddere var Lars Nielsen, Jens Jensen, Christen Clemmensen, Karen Poulsdatter, og Christen Madsens Hustru, alle af Bejstrup.

Niels Laursen

44

er født 1732, og han døde d. 1. August 1803.

Niels Laursen var Husmand i Andrup By, Kollerup Sogn under Aagaard Gods.

Han var gift med

Maren Christensdatter.

45

Niels Laursens Fæstebrev findes ikke i Fæsteprotokollen, men i Aagaard Gods Skifteprotokol d. 8. August 1803 findes der Skifte efter ham. Heraf fremgaar det, at Niels Laursen var Enkemand og sad i uskiftet Bo. Han ventede paa Sønnens Hjemkomst fra Soldatertjenesten, men denne kom først efter hans Død. Skiftet sluttes d. 18. Oktober 1803 og Sønnen fik da Boet overleveret. Boets Værdi var 24 Rdlr. 1 Mark 5 Skl. og Gælden 8 Rdlr. 4 Mark. Ved Skiftet

faar Sønnen Løfte af Husbonden om at faa Fæste paa Huset. Se 2^{de}.

Niels Pedersen

48

er født 1742 i Østerild Sogn, og han døde d. 20. December 1802.

Niels Pedersen var Fæster i Roelsgaard i Lild Sogn.

Han var gift med

Maren Nielsdatter.

49

Hun er født 1757, og hun døde d. 24. Februar 1818 og blev begravet d. 1. Marts.

Niels Pedersen fik Fæstebrev udstedt i 1787. Af dette ser man, at han tidligere havde været Ladefoged paa Vesløgsgaard i Lild Sogn. Hans Fæstebrev lød paa en Gaard og en Vejrmølle, som efter den nye Landmaalings Matrikel var ansat for Jordskyld 5 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. og Møllenskyld 2 Skp. 2 Alb. Til hvert Aars Martini skulle han betale 10 Rdlr. i Arbejdspenge. Desuden forpligter han sig til at sætte Bygningerne i Stand.

Efter Niels Pedersens Død blev der afholdt Skifte, og heraf fremgaar det, at der i Indtægt var 267 Rdlr. 1 Mark 4 Skl. og i Udgift 215 Rdlr. 5 Mark 5 Skl. Enkens Lavværge var Bolle Henriksen af Nørklitte, og Lavværge for Ægteparrets Børn var Christen Pedersen af Østerild. I Boet fandtes bl.a. 2 Bøger: Müllers Huspostil og Pontoppidans Collegium.

Maren Nielsdatter fik Tilladelse til at blive paa Gaarden og drev den ved Hjælp af Sønnen Peder.

Hun blev gift anden Gang i 1809 med

Christen Christensen

af Vabesgaard. Han er født 1779, og han døde i 1846.

Han var Søn af Selvejer Christen Møller.

Christen Christensen, ogsaa kaldet Roelsgaard, købte i 1810 Fæstegaarden til Selveje. Gaardens Hartkorn var 5 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb. med Vindmølle Hartkorn 2 Skp. 2 Alb. Købesummen var 1375 Rdlr.

Christen Roelsgaard laante 900 Rdlr. af Enkekassen mod Pant i Ejendommen. Pengene var tilbagebetalt til Kassen d. 13. Januar 1849.

Christen Roelsgaards Søster, Enken i Græsbølgaard, blev gift 1812 med Maren Nielsdatters ældste Søn Peder. (Se 24-25).

Christen Roelsgaard blev gift anden Gang i 1835 med

Ane Marie Jensdatter

der døde i Januar 1849.

Hun var Enke efter Peder Johansen og havde en mindre Ejendom øst for Vesløs Kirke i Vesløs Sogn.

Christen Christensen.

50

Han var Fæster i Nør Vabisgaard, der sikkert var Fæstegaard under Bratskov Gods..

Han blev gift med

Maren Jensdatter.

51

Hun er født 1744, og hun døde d. 21. Februar 1829 i Lild Sogn og blev begravet d. 1. Marts.

Maren Jensdatter var ved sin Død Aftægtsenke i Lild, formentlig hos Svigersønnen Peder Nielsen.

Peder Larsen

52

er født 1745 i Nørklit, Lild Sogn, og han døde d. 20. Marts 1837 i Tømmerby Sogn og blev begravet d. 27. Marts.

Han blev døbt d. 25. Juli 1745 i Tømmerby Kirke baaret til Daad af Karen Pedersdatter, og Faddere var Peder Christensen Djernæs, Søren Jensen i Græsbøl, Jens Pedersen i Koldkjær og Ane Madsdatter i Rotbøl.

Peder Larsen var bosiddende i Langvad, Tømmerby Sogn.

Han blev trolovet d. 1. Februar og gift d. 27. Juni 1771 i Tømmerby Kirke med

Maren Poulsdatter.

53

Maren Poulsdatter er født 1750 i Tømmerby Sogn, og hun døde d. 15. Marts 1822 i Tømmerby Sogn og blev begravet d. 17. Marts.

Hun blev døbt d. 31. Maj 1750 i Tømmerby Kirke, og Faddere ved Daaben var Bertel Christensen, Langvad, Mads Tolidsen, Langvad, Jacob Christensen, Kjæret, Maren Lauridsdatter af Hov og Kirsten Terkelsdatter i Aaby.

Peder Larsen har sikkert overtaget Maren Poulsdatters Hjem i Langvad, Tømmerby Sogn ved deres Vielse.

kaldet Lund, er født ca. 1735, og han døde 1805 i Vust Sogn og blev begravet d. 24. Februar.

Han blev døbt d. 27. Marts 1735, og Faddere ved Daaben var Christen Dørup, Morten Andersen i Lund, Niels Pedersen i Kullkjær og hans Hustru Ane Hansdatter og Ane Madsdatter af Rotbøl.

Hans Andersen Lund var Gaardmand og Sognefoged i Vust Sogn.

Han blev gift første Gang 1769 med

Maren Christensdatter.

Hun døde 1787, og blev "hæderligen begravet" d. 11. Juli.

Hans Andersen Lund blev trolovet d. 30. November og gift d. 28. December 1787 med

Maren Andersdatter.

Hun er født ca. 1745 og hun døde 1797 og blev begravet d. 25. Maj.

Hans Andersen Lund fik Skøde tinglæst d. 13. Maj 1769 paa en Gaard. Skødet blev udstedt af Svend Pedersen, der var Stedfader til Hans Andersens Lunds første Hustru Maren Christensdatter. Gaardens Hartkorn var 9 Tdr. 5 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb. og Købesummen 898 Rdlr. I 1800 afstod han Gaarden til en Søn.

Hans Andersen Lund havde mange Børn. Hans Datter Margrethe nævnes saaledes som Barn Nr. 17.

Peder Christensen

56

er født 1765 i Vust Sogn, og han døde d. 25. Marts 1810 i Vust Sogn.

Han blev døbt d. 27. Maj 1765 i Vust Kirke baaret til Daaben af Hans Vixøs Datter Maren i Ullerup, og Faddere var Svend Pedersen, Christen Broust, Niels Kiil i Vust og Maren Christensdatter.

Peder Christensen var Selvejergaardmand i Vust Sogn.

Han blev trolovet d. 17. November 1793 og gift d. 28. Januar 1794 i Vust Kirke med

Else Marie Nielsdatter.

57

Else Marie Nielsdatter er født 1766 i Holme, Vust Sogn, og hun døde som Aftægtskone hos Sønnen d. 24. April 1845 og blev begravet d. 29. April.

Hun blev døbt d. 20. Maj 1766 i Vust Kirke baaret til Daaben af Maren Jensdatter, og Faddere var Christen Cold, Søren Rykind, Anders Jensen og Ane Jensdatter.

Peder Christensen fik i 1783 af sin Stedfader Knud Nielsen tilskødet dennes Selvejergaard i Vust. Hartkorn var 9 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb. Der var ingen Besætning. Købesummen var 130 Rdlr. og Aftægt til Stedfaderen og Moderen.

Anders Christensen Thorhauge

58

er født 1756 i Lild Sogn, og han døde d. 3. Januar 1805 i Vust Sogn.

Han blev døbt d. 24. Juni 1756 i Lild Kirke og Faddere ved Daaben var Anders Mortensen, Smærup, Niels Mortensen, Bjerget, Fuur Pedersen, Bjerget, Else Andersdatter, Lund og Margrethe

Nielsdatter, Bjerget.

Anders Christensen Thorhauge var bosiddende i Vust Sogn.

Han blev trolovet d. 11. Juli og gift d. 15. November 1791 i Lild Kirke med

Ane Cathrine Mogensdatter.

59

Ane Cathrine Mogensdatter er født 1766, og hun døde d. 19. September 1836 i Vust Sogn og blev begravet d. 26. September.

Efter Anders Christensen Thorhauges Død købte Ane Cathrine Mogensdatter et Hus i Vust By af Jens Larsen Skræder i Bslæs. Købesummen var 120 Rdlr. Med Huset fulgte et Stykke Jord.

Ane Cathrine Mogensdatter blev gift anden Gang d. 30. August 1805 med

Jens Nielsen,

der var Enkemand.

Han fik deres Vielsesattest tinglæst som Adkomst til Ane Cathrine Mogensdatters Hus.

Peder Jensen Holm

60

er født 1774 i Gøttrup Sogn, og han døde d. 4. December 1856 i Klim Sogn og blev begravet d. 16. December.

Han blev døbt d. 31. Marts 1774 i Gøttrup Kirke, og Faddere ved Daaben var Margrethe Nielsdatter, Christen Ravn, Lars Toft, Niels Ravn, Søren Ravn og Else Svendsdatter.

Peder Jensen Holm var Gaardmand i Klim Sogn.

Han blev gift d. 6. April 1804 i Klim Kirke med

Johanne Larsdatter.

Hun er født 1773, og hun døde d. 29. Juni 1838 i Klim Sogn og blev begravet d. 7. Juli.

Johanne Larsdatter var Enke efter Zohn Knudsen, der døde i 1804, 54 Aar gammel.

Ved sit Giftermaal med Enken overtog Peder Jensen Holm det Hus med 1 Skp. 1 Fjdk. Hartkorn, som Zohn Knudsen fradøde.

Den 27. September 1806 fik han tinglæst Skøde paa en Gaard i Klim med Hartkorn 2 Skp. 1 13/16 Alb. Købesummen var 100 Rdlr. Senere købte han Parcel Nr. 29 af Klim Præstegaard, som han tillagde sin Gaard, Hartkornet var derefter 5 Skp. 1 Fjdk. 2 13/16 Alb.

Svend Jørgensen

62

med Tilnavnet Led, er født 1754 i Klim Sogn, og han døde d. 25. Januar 1836 og blev begravet d. 4. Februar.

Han blev konfirmeret 1771 i Klim, 17 Aar gammel.

Svend Jørgensen var Gaardmand i Odde, Klim Sogn.

Han blev gift første Gang 1785 med Enken

Maren Gregersdatter.

Hun er født 1738, og hun døde d. 17. November 1808 i Klim Sogn.

I Skøde og Pantebog for Han Herred No. 7, Side 294-295 tinglæses som Adkomst for Maren Gregersdatter Skifteslutning efter hendes Mand paa deres Gaard af Hartkorn 1 Td. 7 Skp. og 1 Hus i Terp af Hartkorn 2 Skp. Værdi ialt 220 Rdlr. Derefter blev Vielsesattesten mellem Svend Jørgensen og Maren Gregersdatter tinglæst som Adkomst for Svend Jørgensen til Gaarden.

I Pantebog Nr. 2, Side 161 No. 4, tinglæses følgende:

"Jeg Ole Tønder Lauges til Bratskov gør vitterlig, at da nær-

værende Svend Jørgensen barnefødt i Klim By liden af Vildt med kort Haar 31 Aar gl., indstændig har været sin Frihed begæret og kan meddeles ham herved samme."

Bratskov, d. 30. Oktober 1881.

Det ville siges, at han var fri for Stavnshandlet og kunne rejse, hvorhen han ville.

Svend Jørgensen blev gift anden Gang d. 2. Marts 1880 med

Kirsten Jensdatter Haugaard.

63.

Hun er født 1781 i Gøttrup Sogn.

Kirsten Jensdatter Haugaard blev døbt d. 13. Maj 1781 i Gøttrup Kirke, og Faddere ved Daaben var Karen Nielsdatter, Jørgen Drøstrup, Søren Torndal og Margrethe Jensdatter.

Niels Swanborg

68

er født 1694, og han døde 1760 i Vust Sogn og blev begravet d. 3. Januar 1761.

Han var gift med

Dorthe Nielsdatter.

69

Hun er født 1704, og hun døde 1760 i Vust Sogn og blev begravet d. 3. August.

Niels Swanborg og Dorthe Nielsdatter var bosiddende i Vust Sogn.

Christen Sørensen Tornby

76

er født 1697, og han døde d. 15. December 1781 i Klim Sogn.

Han var gift med

Maren Pedersdatter.

77

Hun er født 1735.

Mads Christensen Stagsted.

78

Han blev gift d. 10. Januar 1745 i Aggersborg Kirke med

Ane Jensdatter.

79

Christen Clemmensen

82

kaldet den yngste, er født 1722, og han døde i Bejstrup Sogn d. 17. August 1760 af Tyfus.

Han blev trolovet d. 3. September 1756 og gift d. 11. Januar 1757 med

Ane Andersdatter.

83

Forlovere ved Brylluppet var Peder Andersen og Christen Clemmensen den ældste.

Ane Andersdatter er født 1718, og hun døde d. 11. April 1779 i Bejstrup Sogn.

Christen Clemmensen og Ane Andersdatter var bosiddende i Bejstrup Sogn.

Ane Andersdatter var Enke efter Gunder Laursen der "i Sygdom af Sindsforvirring gik ud paa Fjorden i en Kaag og druknede, medens Prædiketjenesten forrettedes i Bejstrup."

Laurids Larsen

104

kaldet Lund er født i August 1694, og han døde d. 30. April 1785.
Laurids Larsen Lund var bosiddende i Nørklit, Lild Sogn.
Han var gift med

Zidsel Pedersdatter

105

af Koldkjær, Lild Sogn.

Poul Christensen.

106

Han blev trolovet d. 19. April 1748 og samme Aar gift med

Maren Lauridsdatter.

107

De var bosiddende i Langvad, Tømmerby Sogn.

Anders Hansen

108

ogsaa kaldet Kjærup, er født d. 20. November 1699, og han døde d.
4. Juni 1762.

Anders Hansen var bosiddende i Lund, Lild Sogn.

Han blev trolovet og d. 14. Juni 1729 gift i Lild Kirke med

Maren Andersdatter.

109

Forlovere ved Brylluppet var Mogens Hansen og Laurids Jensen.
Maren Andersdatter er født d. 3. Juli 1691, og hun døde d. 10.
Maj 1772.

Christen Andersen

112

er født 1720, og han døde d. 11. Juni 1771 i Vust Sogn.
Han var gift med

Ane Albrektsdatter.

113

Efter Christen Andersens Død giftede Enken sig igen d. 10. Ja-
nuar 1772 med

Knud Nielsen.

Han var Selvejergaardmand i Vust Sogn.
Knud Nielsen afstod i 1783 sin Gaard til Stedsønnen Peder
Christensen (Se 56). Han selv og Ane Albrektsdatter blev boende
paa Gaarden Resten af deres Levetid.

Niels Jensen

114

kaldet Drejer, er født d. 10. Marts 1713 i Vust Sogn, og hun døde
d. 20. Februar 1803 i Vust Sogn.

Niels Jensen Drejer var gift med

Ane Pedersdatter.

115

Hun er født 1731, og hun døde d. 25. Oktober 1802 i Vust Sogn.
Niels Jensen Drejer var bosat i Holme, Vust Sogn.

Af Kirkebogen fremgaaer det, at Niels Jensen Drejer blev "hø-
derlig begravet". "Hvo blive nu om Stunder saa gammel", tilføjer
Præsten.

Christen Mortensen

116

er født 1718, og han døde d. 25. September 1796 i Lild Sogn.

Christen Mortensen var bosiddende i Thorhauge, Lild Sogn.

Han var gift med

Maren Jensdatter.

117

Hun er født 1723, og hun døde d. 25. Juni 1809 i Lild Sogn.

Jens Madsen

120

er født 1744, og han døde d. 26. Juli 1795 i Gøttrup Sogn.

Han blev trolovet d. 24. November 1769 og gift d. 7. August 1770 med

Ane Kirstine Christensdatter.

121

Ane Kirstine Christensdatter er født 1750, og hun døde d. 22. Januar 1825 i Gøttrup Sogn og blev begravet d. 29. Januar.

Hun blev døbt d. 29. September 1750 i Gøttrup Kirke, og Fædrene ved Daaben var Margrethe Nielsdatter, Christen Ravn, Lars Toft, Niels Ravn, Søren Ravn og Else Svendsdatter.

Jørgen Pedersen

124

er født 1704, og han døde d. 21. Marts 1772 i Klim Sogn.

Han var Fæster under Bratskov Gods.

Han var gift med

Ane Nielsdatter.

125

Hun er født 1711, og hun døde d. 17. Januar 1790 i Klim Sogn.

Jens Haugaard

126

er født 1725, og han døde d. 6. November 1785 i Gøttrup Sogn.
Han var gift med

Anna Nielsdatter.

127

Hun døde d. 3. Maj 1817 i Gøttrup Sogn og blev begravet d. 11. Maj.

Anna Nielsdatter blev gift anden Gang d. 19. April 1786 i Gøttrup Kirke med

Søren Jepsen

kaldet Haugaard.

Ved Auktion afholdt 1812 købte han Parcel Nr. 18 af Søndergaard i Gøttrup Sogn. Købesummen var 85 Rdlr.

Peder Nielsen

210

er født ca. 1669 og han døde d. 2. August 1740 i Lild Sogn.
Han var bosiddende i Koldkjær, Lild Sogn.

Anders Mortensen

218

er født d. 12. April 1657, og han døde i 1739 og blev begravet
d. 19. Maj 1739 i Lild.

Anders Mortensen var bosat i Lund, Lild Sogn.

Han var gift med

Helveg Andersdatter.

219

Hun er født d. 2. Februar 1661, og hun døde d. 12. August 1739
og blev begravet i Lild.

Christen Ravn

242

er født ca. 1706, og han døde d. 1. September 1783 i Gøttrup
Sogn.

Han var gift med

Maren Nielsdatter.

Hun er født ca. 1718, og hun døde d. 15. Februar 1793 i Gøttrup Sogn.



68 Niels Svaneborg
 69 Dorte Niels datter
 76 Christen Sørensen Torny
 77 Maren Peders datter
 78 Mads Christensen Stangsted
 79 Ane Jens datter

*. 1694. f. 1760.
 *. 1704. f. 1760.
 *. 1697. f. 1781.
 *. 1735.

32 Peder Tensen
 33 Karen Laursdatter
 34 Jens Nielsen Svaneborg
 35 Margrethe Christens datter
 36 Hans Bertheisen
 37 Ane Marie Thomas datter
 38 Søren Christensen Torny
 39 Else Mads datter
 40 Christen Christensen

*. 1745. f. 1823.
 *. 1759. f. 1809.
 *. 1742. f. 1819.
 *. 1752. f. 1833.
 *. 1751.
 *. 1759.
 *. 1764. f. 1829.
 *. 1765.

16 Anders Pedersen
 17 Dorte Cathrine Jensdatter
 18 Thomas Hansen
 19 Mariane Sørensdatter
 20 Christen Christensen
 21 Ane Christensdatter
 22 Lars Nielsen
 23 Ellen Laursdatter

*. 1784. f. 1841.
 *. 1776. f. 1842.
 *. 1793. f. 1859.
 *. 1793. d. 1861.
 *. 1781. f. 1846.
 *. 1785. f. 1842.
 *. 1779. f. 1846.
 *. 1777. f. 1845.

8 Gravers Andersen
 9 Else Thomasdatter
 10 Christen Christensen Kyldrup
 11 Mariane Larsdatter

*. 1820. f. 1897.
 *. 1822. f. 1878.
 *. 1818. f. 1887.
 *. 1815. f. 1897.

Anders Gravesen Svaneborg
 5 Ane Johanne Christensen

*. 1854. f. 1924.
 *. 1854. f. 1917.

2 Niels Andersen Svaneborg
 3 Emma Græsbjll

*. 1895.
 *. 1904.

Edith Svaneborg *. 1928.
 Jacob Græsbjll Svaneborg *. 1930.
 Johan Græsbjll Svaneborg *. 1932.
 Anders Græsbjll Svaneborg *. 1938.

82 Christen Clemmensen
 83 Ane Andersdatter
 41 Jøger Christensdatter
 44 Niels Laurson
 45 Maren Christens datter

*. 1722. f. 1760.
 *. 1718. f. 1779.

48 Niels Pedersen
 49 Maren Niels datter
 50 Christen Christensen
 51 Maren Jens datter
 52 Peder Larsen
 53 Maren Povls datter
 54 Hans Andersen
 55 Maren Anders datter

*. 1757. f. 1791.
 *. 1732. f. 1803.
 *. 1742. f. 1802.
 *. 1757. f. 1818.
 *. 1744. f. 1829.
 *. 1745. f. 1837.
 *. 1750. f. 1822.
 *. 1735. f. 1805.
 *. 1745. f. 1797.

24 Peder Nielsen
 25 Maren Kirstine Christensen
 26 Povl Pedersen
 27 Margrethe Hansdatter

*. 1786. f. 1852.
 *. 1777. f. 1840.
 *. 1772. f. 1843.
 *. 1795. f. 1854.

12 Hans Pedersen
 13 Maren Povlsdatter

*. 1817. f. 1882.
 *. 1834. f. 1906.

6 Jacob Christian Hansen Græsbjll

*. 1870. f. 1926.

7 Maren Ndrhave Jensen

*. 1846. f. 1902.
 *. 1847. f. 1925.

Johan Græsbjll Svaneborg *. 1932.
 Anders Græsbjll Svaneborg *. 1938.

210 Peder Nielsen
 *. ca. 1660. f. 1740.

218 Anders Marien sen
 *. 1657. f. 1739.

219 Helveg Anders datter
 *. 1661. f. 1739.

242 Christen Ravn
 *. 1706. f. 1783.

243 Maren Nielsdatter
 *. 1718. f. 1791.

104 Laurids Larsen
 105 Tidsel Peders datter
 106 Povl Christen sen
 107 Maren Laurids datter
 108 Anders Hansen
 109 Maren Anders datter
 110 Christen Andersen
 111 Ane Albrekts datter
 112 Niels Jensen
 113 Ane Peders datter
 114 Christen Mortensen
 115 Maren Jens datter
 116 Jens Madsen
 117 Ane Kirstine Christens datter
 120 Maren Jens datter
 121 Ane Madsen
 122 Jørgen Peder sen
 123 Ane Niels datter
 124 Jens Haugaard
 125 Anna Niels datter

*. 1694. f. 1785.
 *. 1699. f. 1762.
 *. 1691. f. 1772.
 *. 1720. f. 1771.
 *. 1713. f. 1803.
 *. 1791. f. 1802.
 *. 1718. f. 1796.
 *. 1723. f. 1809.
 *. 1744. f. 1795.
 *. 1750. f. 1825.
 *. 1704. f. 1772.
 *. 1711. f. 1790.
 *. 1725. f. 1785.
 *. ? f. 1817.

48 Niels Pedersen
 49 Maren Niels datter
 50 Christen Christensen
 51 Maren Jens datter
 52 Peder Larsen
 53 Maren Povls datter
 54 Hans Andersen
 55 Maren Anders datter
 56 Peder Christen sen
 57 Else Marie Nielsdatter
 58 Anders Christen sen Thorsoug
 59 Ane Cathrine Mogens datter
 60 Peder Jensen Holm
 61 Johanne Lars datter
 62 Svend Jørgensen
 63 Kirsten Jensdatter Haugaard

*. 1742. f. 1802.
 *. 1757. f. 1818.
 *. 1744. f. 1829.
 *. 1745. f. 1837.
 *. 1750. f. 1822.
 *. 1735. f. 1805.
 *. 1745. f. 1797.
 *. 1765. f. 1810.
 *. 1766. f. 1845.
 *. 1756. f. 1865.
 *. 1766. f. 1836.
 *. 1774. f. 1856.
 *. 1773. f. 1838.
 *. 1784. f. 1836.
 *. 1781.

24 Peder Nielsen
 25 Maren Kirstine Christensen
 26 Povl Pedersen
 27 Margrethe Hansdatter
 28 Niels Pedersen
 29 Mariane Andersdatter
 30 Lars Pedersen Holm
 31 Ane Johanne Svendsdatter

*. 1786. f. 1852.
 *. 1777. f. 1840.
 *. 1772. f. 1843.
 *. 1795. f. 1854.
 *. 1796. f. 1857.
 *. 1801. f. 1879.
 *. 1809. f. 1884.
 *. 1814. f. 1879.

12 Hans Pedersen
 13 Maren Povlsdatter
 14 Jens Nielsen
 15 Maren Kirstine Larsdatter

*. 1817. f. 1882.
 *. 1834. f. 1906.
 *. 1846. f. 1902.
 *. 1847. f. 1925.

6 Jacob Christian Hansen Græsbjll
 7 Maren Ndrhave Jensen

*. 1870. f. 1926.
 *. 1878. f. 1946.

3 Emma Græsbjll

*. 1904.

Johan Græsbjll Svaneborg *. 1932.
 Anders Græsbjll Svaneborg *. 1938.