



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægtsbog

for Lars Henrik Nielsen og **Hustrus**
Efterkommere

*Udgivet i
Hundredaaret for Lars Henrik Nielsens Kone
Olines Fødsel og til hendes Minde*

1947

Rud. Pallesens Bogtrykkeri
Hillerød

Forord

I Juli Maaned 1944 samledes der paa Røjlegaard i Kæderup saa godt som hele den nulevende Del af Slægten efter Lars Henrik Nielsen og dennes Hustru Oline, for at fejre 100 Aarsdagen for Lars Henriks Fødsel.

Under Festen blev det vedtaget at søge fremskaffet en Slægtstavle for Familien, og et Udvalg til at udføre dette Hverv blev valgt.

Under Arbejdet hermed viste dette sig imidlertid at være saa interessant, at der blev taget en Del mere med end oprindelig tænkt, ligeledes skønnedes det ogsaa at kunne være af Interesse for Familien at faa lidt mere at vide om Slægten end blot den egentlige Slægtstavle, idet en saadan jo ikke fortalte noget om Familien, men blot viste Fødsel, Ægteskab og Begravelse. Saadanne Data alene vilde ikke virke saa interessante, som hvis der ogsaa stod lidt om Familiens Liv og Færden i tidligere Tid.

Det blev derfor af Udvalget vedtaget at søge fremskaffet saadanne Oplysninger, som saa evt. kunde blive udgivet i Bogform.

Dette er Resultatet heraf, idet det, der skønnedes at være det morsomste og nødvendigste, er blevet taget med, medens det, der mentes at være af mindre Betydning, er blevet udeladt.

Hillerød i Foraaret 1947.

Vibeke Flarup.



Staaende fra venstre: Christoffer, Signe, Frederik, Marius.

Siddende fra venstre: Jacob, Laurits, Lars Henrik Nielsen, Marie, Oline Nielsen, Hans Christian, Kristine.

Billedet er taget paa Kristines 16 Aars Fødselsdag.

DEN 8. November 1844 blev Lars Henrik Nielsen født paa Lykkegaarden i Højbjerg. Han skulde, som det senere viste sig, blive den ældste af en Flok paa 6 Sønner og 3 Døtre.

Til hans Fødsel knyttede der sig den Pudsighed, at hans Moder i Aarene, der fulgte, troligt holdt paa, at han var født den 8. November, medens der i Kirkebogen for Helsingør staa anført, at han er født den 9. November. Men naturligvis maa man formode, at Moderen var den, der maatte vide bedst Besked, hvorfor hans Fødselsdag altid blev holdt den 8.

Lars Henrik skulde senere blive en af Nordsjællands kendteste og dygtigste Landmænd, om hvis Navn der skulde komme til at staa Respekt og til hvem andre dygtige Landmænd vilde komme for at søge Raad og Vejledning i landbrugstekniske Spørgsmaal. Det er fra Lars Henrik og Hustruen Oline, f. Jacobsen, at vi regner Familien udgaar, dog kan vi følge den længere tilbage endnu.

★ ★ ★

Lars Henrik var Søn af en paa den Tid dygtig Landmand, Gaardmand Niels Christoffersen, der igen var Søn af Christoffer Larsen, »Snæverødgaard«, Lavø.

Niels Christoffersen var født i 1811. Han giftede sig med Maren Larsen, født den 24. Dec. 1820, som Datter af Gaard-

mand Lars Henriksen og Hustru Karen Bendsdatter paa »Lykkegaard« i Højbjerg.

»Lykkegaard« laa paa daværende Tidspunkt i Højbjergs sydlige Del, omtrent der hvor nu Marius Nielsen bor, først senere blev Gaarden flyttet ud paa Marken og fik »Lykke« Navnet.

Om »Lykkegaard« fortælles der bl. a., at da Englænderne i 1807 var her i Landet, blev den daværende Ejer af »Lykkegaard« tilsagt til at køre for en Embedsmand, som medbragte en stor Pengesæk. Han dræbte da Embedsmanden og gravede Pengene ned under et Træ i sin Have, men Pigen paa Gaarden saa, at han gravede Pengene ned, og hun fortalte det videre til Venner og Bekendte. Den Dag i Dag fortælles der, at der skal ligge en stor Skat begravet i »Lykkegaard«s Have (Stedet hvor Gaardens Have paa daværende Tidspunkt laa), og da man i Slutningen af det forrige Aarhundrede fandt nogle Sølvmønter under et Træ, der blev fældet, bestyrkede dette naturligvis Historien eller Sagnet, som det vel maa formodes at være.

Ligeledes fortælles der, at der tæt ved »Lykkegaard« ligger en Bakke, der hver Julenat løfter sig paa glødende Pæle og flytter sig et lille Stykke længere ind paa Marken, hvorfor »Lykkegaarden« skulde være dømt til Undergang, fordi Bakken vilde lægge sig over den. — Om dette skulde have været Aarsagen til, at Gaarden senere blev flyttet længere ud paa Marken, har ikke kunnet konstateres.

Ved sit Ægteskab med Maren Larsen overtog *Niels Christoffersen* »Lykkegaard«. I Ægteskabet fødtes som allerede nævnt 9 Børn, men kort efter at det sidste Barn var født, afgik Niels ved Døden, efterladende sig Hustruen alene tilbage til at opdrage de mange Børn, hvoraf den ældste kun var ca. 18 Aar gammel.

Med Ildhu gik hun op i sin Gerning at opdrage sine Børn og samtidig passe Gaardens Drift. Dette var ikke altid lige let. Kærne gav overhovedet ingen Mælk i den sidste Halvdel af Vinteren. I den Tid maatte Mælken saa købes og hentes paa »Duemosegaard«, en stor Gaard, der laa i Ud-kanten af Grib Skov. Indtægterne var ikke store den Gang, men Udgifterne naturligvis ogsaa kun smaa. Man levede af det Gaarden kunde give og købte kun det mest nødvendige hos Kræmmeren, saasom Salt, Sukker o. l.

Man brugte ikke der paa Egnen at bage sit Rugbrød selv, som man gjorde i andre Egne af Nordsjælland, i Stedet sendte man Rugen til Mølle og fik saa Brød tilbage. Af 1 Tønde Rug kunde der blive ca. 24 Brød.

Maren har været en af Slægtens betydeligste Kvinder, idet hun foruden at være en ualmindelig dygtig Gaardmandskone var en meget aandelig vakt Kvinde, der blev Banebryder for den aandelige Bevægelse, der blev vakt hos Befolkningen i Højbjerg, og som senere udviklede sig i grundtvigsk Retning. Mange »Højbergere« kørte til Kirke hos Hostrup, der den Gang var Præst i Slotskirken i Hillerød, ja, mange løste endda Sognebaand hos ham. Hendes ældste Søn Lars Henrik har fortalt, at han meget ofte kørte for sin Moder til kristelige Møder i Maarum eller Hillerød.

At hun ogsaa har været en praktisk interesseret Kvinde, kan man forstaa, naar man hører, at hun lod Sønnen Christian lære Tømrerfaget, og Sønnen Hans lære som Murer. Sidstnævnte har iøvrigt muret Staldbygningen til »Røjle-gaard«, da disse blev muret om i 70'erne.

Medvirkende til at udvikle Børnene var vel ogsaa, at Ma-ren sendte flere af Sønnerne til Vallekilde Højskole, den Gang var Undervisning paa Højskole jo noget ganske Nyt.

At Sønnerne ogsaa duede som Landmænd, kan man for-

staa, naar de alle 6, ogsaa Haandværkerne, blev gode og meget ansete Gaardmænd i Nordsjælland.

Lars Henrik paa »Røjlegaard« i Kæderup.

Christian paa »Lykkegaard« i Høbjerg.

Ole paa »Nørregaard« i Lavø.

Niels paa »Bakkegaard« i Sperrestrup.

Hans paa »Hejreholm« i Bendstrup.

Peder Lykke paa »Kristinehøj« i Vejby.

Af Døtrene blev Karen Sofie gift med Arbejdsmand Lars Petersen i Kagerup. Maren med en Kontormand Henrik Larsen i København. Kun den yngste, Marie, blev gift med en Gaardmand, Jens Nielsen, »Spaanbækgaarden«, Skærød. I sidstnævnte Ægteskab var der kun 2 Børn, der imidlertid begge døde som smaa. Marie døde ogsaa i en ret ung Alder og Jens Nielsen sad alene tilbage paa Gaarden i mange Aar. Før sin Død oprettede han et Legat til Minde om sin Kone, der skulde komme denne store Families Efterkommere til gode. Legatets Navn er:

»Lykkegaard«, Høbjerg, fra 1877'erne —

men herom senere.

Det er ikke underligt at en Kvinde, der har kunnet opdrage og dygtiggøre en saa stor Børneflokk helt alene, foruden at hun var en Forgrundsfigur for den aandelige Bevægelse, der rørte sig i Befolkningen der paa Egnen, er blevet baade kendt og skattet; hendes Navn vil da heller aldrig gaa i Glemme i Høbjerg, idet en Bakke er blevet opkaldt efter hende, den saakaldte »Marens Bakke«.

Den ældste af Sønnerne paa »Lykkegaard«, Lars Henrik Nielsen, indgik den 16. Maj 1871 Ægteskab med Oline Ja-

cobsen fra »Røjlegaard« i Kæderup. Oline var født den 18. Juni 1847 som ældste Barn af Gaardmand *Jacob Jørgen Pedersen* og *Hustru Ane Margrethe Pedersdotter*. Sidstnævnte var igen Datter af Gaardmand Peder Larsen og Ane Jensdatter i Kæderup.

Jacob Jørgen Pedersen og Ane Margrethe havde 3 (4) Børn. Foruden Oline endnu en Datter, Birthe Kirstine, født den 19. Januar 1849, og en Søn, Peder, født den 30. November 1850.

I 1859 mistede Børnene deres Moder ved et Ulykkestilfælde. Moderen, der var frugtsommelig, havde været med ude i Marken, og efter endt Arbejde vilde hun køre med tilbage til Gaarden paa et Hestekøretøj. Imidlertid væltede Vognen, og Ane Margrethe faldt af og slog sig temmelig alvorligt, hvorfor hun blev baaret hjem og bragt til Sengs.

Paa Grund af Uheldet fødte hun nu Barnet for tidligt, men dette i Forbindelse med nogle indvendige Kvæstelser, hun ogsaa havde paadraget sig, bevirkede imidlertid desværre, at baade Moder og Barn døde.

Hendes ugifte Søster Karen overtog nu Opdragelsen af Børnene, hvoraf særlig Peder var hendes Yndling. Datteren Birthe Kirstine kom ind paa »Kongsgaarden« paa Halsnæs, hvorfra Faderen Jacob Pedersen stammede, og blev opdraget her.

Man kan forstaa, at det ikke har været nogen glad Barnedom, som Børnene har haft, idet Moderen jo døde tidligt og Faderen i mange Aar maatte døje med en meget pinefuld Sygdom i Hovedet, der, efter hvad der fortælles, skulde have været Kræft. Allerede fra Sønnen Peder var 14 Aar gammel maatte han foretage By- og Torveture alene, idet Faderen paa det Tidspunkt var saa syg, at han ikke mere kunde tage ud. De sidste 4 Aar af sin Levetid opholdt han sig udelukkende inden Døre og gik med indbundet Hovede.

Lægerne kunde ikke hjælpe ham, og han søgte da Bistand hos en klog Kone i Asminderød, men uden Resultat. Han døde den 20. December 1870 kun 45 Aar gammel.

Ved Olines Ægteskab med Lars Henrik overtog de saa »Røjlegaard«. Mosteren Karen blev der et Stykke Tid endnu, men tog saa hen til Ole Nielsen, »Nørregaard«, Lavø, der var gift med Olines Søster Birthe Kirstine. Ole var jo en Broder til Lars Henrik, saa det var saaledes 2 Brødre, der var blevet gift med 2 Søstre.

Peder rejste straks ved Olines Ægteskab bort fra »Røjlegaard«, og tog ligesom Karen Ophold hos Ole Nielsen paa »Nørregaard«, hvor han derefter opholdt sig i ca. 6 Aar bortset fra Soldatertiden. Derefter købte han sig en Gaard i Lønholdt, hvortil han og Mosteren Karen flyttede. Folk sagde den Gang, hvad han vilde med en Gaard, naar han ikke var forlovet, men dette havde han dog været hemmeligt i flere Aar med »Nille«, Petronelle Petersen, Lavø, født den 28. November 1850.

Mosteren Karen blev hos ham til sin Død.

Straks da *Lars Henrik* blev Ejer af »Røjlegaard«, tog han fat med at dyrke store Afgrøder paa Markerne. F. Eks. var han en af de første der paa Egnen, der begyndte med at dyrke Roer. Han havde ligeledes paa Højskolen lært, at man ogsaa kunde faa Køerne til at give Mælk hele Vinteren, naar de blot blev fodret kraftigt med de nye Foderkager, der netop var begyndt at komme frem; han opnaede da ogsaa at faa en meget fin og mælkeydende Besætning.

Da en af hans tidligere Tjenestepiger havde tiltraadt en ny Plads, fortælles der, at hendes nye Husbond spurgte hende, hvordan Lars Henrik bar sig ad med at faa saa megen Mælk, og hun svarede da: »Aa, han gi'r dem saa mange Slags, saa mange Slags«.

Lars Henrik blev en enestaaende driftig og flittig Mand, der selv højt op i Aarene holdt af at gaa i Marken bag et Spand Heste.

I Slutningen af 70'erne blev Staldbygningerne til Gaarden bygget om og i 1880 Stuehuset. Til disse Bygninger blev der hentet haandstrøgne Sten paa »Heldgaarden«s Mark i Kæderup, hvor der laa et Teglværk mellem Vandløbet og Grusgraven. I 1888 købte han Nabogaarden »Østergaard«, hvis Ejer Peder Larsen, var gaaet fallit. Lars Henrik fik den gamle faldefærdige Gaard for 18.000 Kr., men saa skulde Per, som Peder Larsen blev kaldt, og dennes Kone Bodil ogsaa have Fribolig Resten af deres Levetid. Det kom til at dreje sig om ca. 10 Aar.

Senere byggede Lars Henrik ogsaa denne Gaard om. Ved Ombygningen af Stuehuset paa »Røjlegaard«, havde han faaet lavet Stuerne lidt for lavloftede, til Gengæld blev Stuerne paa »Østergaard« nu for høje.

Hver Dag stod Lars Henrik op Kl. 4 om Morgenen og gik i Seng Kl. 8 om Aftenen, uanset om der var Gæster eller ej. Var der Gæster, sagde han aldrig God Nat, men gik blot sin Vej, for at ikke Gæsterne skulde føle sig forpligtet til at gaa. Om Morgenen tændte han selv op paa Komfuret og lavede Kaffe, saa gik han ud og fodrede og striglede Hestene, og Kl. 6 var han i Marken.

Sønnerne tog han ikke Hensyn til, de maatte ligeledes, naar de var hjemme, tage fat paa Markarbejdet Kl. 6 om Morgenen og maatte pænt fortsætte til Kl. 8 om Aftenen, før var der ikke noget, der hed Fri.

Sommeren igennem var der nok at gøre i Marken og Stalden, og om Vinteren kørtes der Mergel ud, eller man stod paa Loen og tærskede med Plejl eller rev Langhalm, hvad der altsammen tog meget længere Tid end med de moderne Maskiner man har nu.

Til hver Gaard hørte der gerne en fast Husmand, paa »Røjlegaard« havde de i mange Aar Troels og Inger; medens Troels hjalp til med det udvendige Arbejde, maatte Inger hjælpe Oline med det indvendige Arbejde. Særlig var hun flink til at sy Skjorter til de mange Børn, for ogsaa her kom en stor Børneflokk, pudsigt nok ligesom paa »Lykkegaard«, 6 Sønner og 3 Døtre.

For at skaffe Penge til Huse, slagtede man 4 a 5 Grise ad Gangen foruden Gæs, Ænder og Kalkuner. Svinene blev skaaret op, Indmaden og Hovederne beholdt man paa Gaarden, saaledes lavedes der en Masse Sylte, der opbevaredes i store Krukker, saa at man kunde faa Sylte omtrent hver Dag Vinteren igennem. Svinekroppene og de opskaarne Gæs og Ænder kørte man paa Torvet med, enten til Helsingør eller Hillerød, nogle faa Gange ogsaa til København.

Børnene fik undertiden Lov til at tage med paa Torvet i Hillerød, deres Arbejde var saa at sælge Kraaser og Fjervinger, »een Gang Kraase« bestod af Kraasen, Hals, det yderste Vingeled, Lever og Hjerte af en enkelt Gaas.

Nu til Dags sælges Gæs og Ænder altid uopskaaret, men Fordelen ved at skære dem op bestod i, at Bønderne saa selv kunde beholde Fedtet, der saa ligesom Sylten blev opbevaret i store Lerkrukker.

Prisen for Svinene var den Gang ca. 24 Øre Pundet.

Ogsaa i det offentliges Tjeneste var der Brug for Lars Henriks Initiativ. Saaledes var han Vurderingsmand for Kreditkassen i over en Menneskealder, var Medlem af Helsing-Valby Sogneraad i 2 Perioder, valgt af de højst beskattede Vælgere. Endvidere har han været Formand for Højbjerg Skytteforening og Medlem af Bestyrelsen for Højbjerg Foredragsforening. Men hans største Lyst var dog vist at arbejde hjemme i sin Bedrift.

At Lars Henrik har været en dygtig og særdeles driftig Landmand er uden for al Tvivl, men uden at forklejne ham, er det sikkert ikke for meget sagt, at Hustruen Oline stod fuldt ud paa Højde med ham, uden hendes Hjælp og Dygtighed, var han ganske givet ikke naaet saa langt, som han gjorde. Medens Lars Henrik slagtede Svinene, tog Oline sig af Slagtningen af Gæs, Ænder og Kalkuner, der skulde sælges paa Torvet.

I sine unge Dage havde hun været paa »Annisegaard« og havde lært som Mejerske. Dette kom hende fint til gode som Gaardmandskone, idet hun selv kærnedede Smør, lavede Sødmælksost og kogte Myseost af Vallen. Myseosten blev kogt i et Par Dage i en stor Kobberkedel, som endnu er i Familiens Eje, idet den yngste Datter Marie har den i sit Hjem paa »Frydenlund« i Ejlstrup.

Myseosten brugtes mest derhjemme, medens Sødmælksosten og Smørret blev solgt paa Torvet.

Oline var saa dygtig til at kærne Smør, at hun paa en Smørudstilling i Køge fik Diplom for sit fine Smør. En anden Gang fik hun i Præmie en meget fin »Guldnapke«.

Diplomet findes nu hos Mejeriejer Kirkegaard, det er indsat i en Ramme, der er udskaaret af Olines ældste Søn Kristoffer.

Guldnapken er ligesom Kobberkedlen i Datteren Maries Besiddelse.

Endnu et Arbejde henhørte under Husmoderen, det var at sørge for, at der var rigeligt med Øl. Dette blev af Oline brygget i store Kar ude i Gaardens Bryggers, hvor det saa stod og gærede indtil det blev hældt paa Ankre. Ligeledes lavede hun Vin, især Ribsvin, som dog kun blev brugt til festlige Lejligheder.

Man vævede ikke selv paa Gaarden, da man paa et Nabo-sted, hos Ole Væver, kunde købe alt det hjemmevævede Tøj,

man havde Brug for. Derimod spandt Oline selv Garn til de mange Strømper, der var nødvendige til den store Familie.

Oline forstod at opdrage og præge sine mange Børn personligt og var meget retfærdig i sin Dom. Børnene huskede mange Aar efter de smaa Ord, de fik med paa Vejen; f. Eks. naar Pigerne skulde til Fest, sagde deres kloge Moder; »Mor jer nu, saa I kan være bekendt, at andre ser paa jer«.

Alle sine Dage var Oline en smuk og rank Kone, der gjorde meget ud af sit Udseende. Altid nydelig i Tøjet, og den lille Smule af hendes dejlige, lange, lysegule Haar, som kunde ses, sad glat og velfriseret under det hvide Lin, der kantede den sorte Nakkehue. Hun sagde selv, man kan gaa sulten gennem en By, men ikke nøgen.

Oline holdt meget af at gaa i Kirke hver Søndag, og som Bedstemoder kunde de smaa Børnebørn altid glæde hende med at synge efter Salmebogen.

Den Gang gik der mange fattige Koner omkring med deres Tørklæder for at tigge, og de gik aldrig forgæves til Oline. Hun havde i det hele godt Lov om sig. Efter sin Død er hun blevet rost fra Prædikestolen. Da hendes gamle Husmandskone fra Røjlegaard, Inger, var død og blev begravet fra Helsing Kirke, udtalte Præsten, at Inger havde været mange Tak skyldig, men mest den Gaardmandskone i Kæderup, som hun havde været hos i saa mange Aar.

Den daglige Kost bestod den Gang af:

- Kl. 5,30 kogt saltet Sild, Kartofler, kogt Mælk med Rugbrødsterner (Kaffe).
- Kl. 8,30 smurt Fedtebrød med hjemmelavet Paalæg, hjemmebrygget Øl.
- Kl. 12 Middag af hjemmelavede Varer, selv Gryn var fremstillet hjemme.

Kl. 1,30 Kaffe med Kandis efter Middagssøvnen.

Kl. 4 Middaften, Smørrebrød og Øl sendt ud i Marken.

Kl. 8 Nadver, Mælkesopper (kogt Mælk med Rugbrødsterninger).

Til Smørrebrød brugtes aldrig andet end Rugbrød; man kendte simpelthen ikke Sigtebrød undtagen til Højtiderne, Jul, Paaske og Pinse. Hos Naboens Sidse Troels, var man dog saa flot, at man bagte Sigtebrød om Søndagen. Det opdagede Børnene fra »Røjlegaard« snart, saa de smuttede hen til Naboen og stillede sig afventende i Køkkendøren. Saa sagde Sidse: »Skal du have en Sigtekage?« — en saadan var paa Størrelse med en Telefonbog — naar den saa var spist, sagde Sidse: »Kan du pine en til?« Jo vist, det var en Oplevelse, der blev levet højt paa af Børnene.

Gildesmad bestod gerne af Klipfisk og Risengrød. Gæsterne medbragte selv Smør og Mælk til Festen i en Kobbergryde og Kande, en Del af Smørret blev saa blandet i Grøden, Resten blev brugt til Smørhul i de store Grødfade, som alle spiste af. Der var ikke Tallerkener til hver især, det er en nymodens Skik, der først er kommet efter Aarhundredskiftet.

Naar man i gamle Dage samledes til en større Festlighed, f. Eks. til Bryllup, havde Værtsfolkene ca. 8 Dage i Forvejen sendt Bedemanden, Gaardens Husmand, ud med Hilsen fra Vedkommende, om de vilde være saa venlige at give Møde paa Dagen. Den bedste Karl indbødes til at være med i Flokken af Forriddere. Det var en Selvfølge, at Kobberspanden skulde være fuld af Sødme, og at Kurven skulde indeholde baade Smør og Fløde. Naar Dagen saa oprandt, og Gæsterne kom kørende i deres gamle Kareter, skulde en Karl holde Hestene, medens Gæsterne gik ind for at hilse paa

Værtsfolkene og for at smage paa Vinen. Der var undertiden 30—40 Vogne til et Bryllup, og saa kunde det jo knibe med at styre de mange Heste, medens Højtideligheden i Kirken foregik.

Men allerværst var det at køre hjem fra Kirke, for da havde man den, iøvrigt daarlige, Skik at skyde efter de nygifte. Saa kunde det ske, at Hestene blev saa forskrækkede, at de løb løbsk, eller at Tømmerne sprang for ham, der kørte for Brudeparret, saa den raske Brudgom selv sprang ned mellem Hestene og fik Hold paa dem; dette har Frederik Nielsen, Kæderup, selv en Gang været Vidne til.

I Lars Henrik og Olines Liv var der 3 festlige Begivenheder, der særlig maa fremhæves. Deres Bryllup, Sølvbryllup og Guldbryllup. Om Brylluppet ved vi ikke meget, men det formodes, at det foregik i Stilhed, da Olines Fader jo kort Tid forinden var afgaaet ved Døden.

Om Sølvbrylluppet den 16. Maj 1896 har Sønnen Frederik fortalt følgende:

Dagen staar for mig som en herlig Sommerdag. Festen begyndte med at hele Familien var i Kirke. Da vi kom hjem derfra, kunde vi ikke skaffe Plads til alle Hestene, derfor kørte jeg med Troels op paa »Lykkegaard« for at sætte et Par Heste paa Græs der. Jeg husker, at Græsset var saa højt, at de knapt vilde æde det.

Selve Spisningen foregik i Storstuen, hvad vi fik, erindrer jeg ikke mere, men der var nok af alt. Vi Børn lagde særlig Mærke til Farbrødrene, der havde stort Fuldsøg.

Ved denne som ved andre lignende Fester var det Farbroder Christian fra »Lykkegaard«, der førte det store Ord. Egentlige Taler, som vi bruger i vor Tid, tror jeg ikke, der blev holdt.

Guldbryllupsfesten blev holdt paa Østergaard 2. Pinsedag 1921. Det var en herlig Sommerdag, der begyndte ligesom for 25 Aar siden med Kirkegang, hvor den nærmeste Familie var med, undtagen Frederik Nielsen, der maatte blive hjemme hos sin Kone, der 6 Dage senere nedkom med deres Søn Jacob.

Derfor havde han Lejlighed til at se Egnens Folk bygge Æresport og derefter Flagalle med Guirlander fra Æresporten ned til Sognevejen.

En stor Begivenhed var det, da den ældste Søn Christoffer og dennes ældste Søn Aksel kom flyvende hjem til Festen. De kredsede flere Gange over Gaarden og kastede en stor Blomsterbuket ned til Guldbrudeparret, der sammen med Gæsterne kiggede efter Flyvemaskinen. Buketten landede dog ca. 200 m Øst for Gaarden.

Der blev sendt en Mængde Breve, Blomster og Gaver til Guldbrudeparret.

Kl. ca. 5 om Eftermiddagen blev der uddelt Bordkort, og hver Herre skulde saa finde sin Dame og føre hende til Bords.

Men hvor var nu Guldbrudgommen? Man ledte inde, man ledte ude, og endelig fandt man ham, han var gaaet ud at flytte Heste, de skulde ikke glemmes!

Spisningen foregik paa Loftet, der var pyntet med Flag og grønne Grene, og Bordene stod dækket til omtrent 100 Personer. Børnene skulde spise neden under.

Sønnen Frederik bød velkommen, og derefter blev der serveret forløren Skildpadde, Kalvesteg, Vin og Lagkage.

Ved Bordet holdtes Festtalen af Pastor Lyngh Larsen, Helsing, andre Talere var: Harald Baun, Jørgen Jacobsen, Ørsted, Christoffer Nielsen, Søllerød, og Sønnerne Marius, Jacob og Christoffer.

Da Spisningen var overstaaet, skulde de mange Søkende-

børn rystes sammen ved Kaffeborde nede i Stuen, men da der var stor Skovfest i Højbjerg Hegn, kneb det lidt med at holde sammen paa Ungdommen.

Om Aftenen spillede der op til Dans paa Loftet.

Lars Henrik afgik ved Døden 2. Pinsedag 1924 paa Esbønderup Sygehus som Følge af Koldbrand i det ene Ben. Han ligger begravet paa Helsing Kirkegaard.

Hustruen Oline overlevede sin Mand og tilbragte sine sidste Leveaar hos Datteren Marie paa »Frydenlund« i Ejstrup. Hun døde af et Hjerteslag, ligesom sin Mand 80 Aar gammel, og begravedes ligesom denne paa Helsing Kirkegaard.

I Lars Henriks og Olines Ægteskab fødtes der, som allerede tidligere nævnt, 10 Børn, hvoraf dog en døde ganske lille. De 9 Børn var:

Peter *Christoffer*, født den 15. Aug. 1871.

Signe, født den 20. Marts 1875.

Christine Eleonora, født den 25. Sept. 1876.

Frederik, født den 18. Marts 1879.

Niels *Marius*, født 8. Juni 1881.

Jacob Jørgen, født den 2. Juli 1882.

Hans Christian, født den 21. Marts 1885.

Laurits, født den 28. Februar 1887.

Ane *Marie*, født den 14. Juni 1890.

Christoffer gik først i privat Skole i Højbjerg, men kom senere i Kagerup Skole, ligesom alle hans Søskende senere gjorde. Som voksen fik han sin Uddannelse som Landmand i Hjemmet og paa forskellige Gaarde. Han var Elev paa Høng Højskole Vinteren 1890—91; ellers havde han megen Lyst til Sport, særlig Ridning og Gymnastik, og ledede saaledes

Gymnastikken i Højbjerg. Den 11. November 1898 blev han gift i Petersborg Kirke med Margrethe Nielsen, født den 11. Januar 1874, Datter af Gaardmand i Petersborg ved Sorø Frederik Nielsen. De forpagtede et Par Aar Svigerfaderens Gaard, købte derefter »Manderupgaard« ved Slangerup, hvor deres 7 Børn blev født. Nogle Aar senere købte Kristoffer den tæt ved »Manderupgaard« liggende Nabogaard og lod dennes Bygninger nedrive. Paa Grunden opførte han et nyt Stuehus, forbedrede derefter Udbygningerne paa »Manderupgaard«, saaledes at det samlede Areal blev en stor og anselig Landbrugsejendom.

Gaarden solgte han under den 1. Verdenskrig i 1914, hvorefter han købte en anden ved København, der blev paset af en Bestyrer, medens Familien selv flyttede til Hellerup.

Hans Kone Margrethe døde den 24. Maj 1927. Kristoffer den 27. Marts 1932. Begge ligger begravet i Hellerup. I Ægteskabet var følgende Børn:

Aksel, født den 27. August 1899.

Betty Sofie, født den 4. Marts 1901 (død 1914).

Gudrun Margrethe, født den 24. Marts 1905.

Yella, født den 12. Sept. 1906.

Frederik Laurits, født den 27. Okt. 1909.

Esther Agnete, født den 3. Novbr. 1911.

Jacob, født den 28. Marts 1913.

Aksel har faaet Uddannelse i Manufaktur hos sin Farbroder Jacob Nielsen i Helsingør, men er senere gaaet over i anden Brance, idet han er blevet Forretningsfører i et Trævarefirma i København. Han giftede sig den 1. Maj 1942 med Dorthe Jacobsen, født den 20. Juni 1904, Datter af Køb-

mand Jacobsen, København. Der er ingen Børn i dette Ægteskab. Hustruen er selverhvervende.

Gudrun er uddannet som Børnehavelærerinde og er nu Børnehaveleder i Kalundborg. Ugift.

Yella er uddannet som Sygeplejerske. Hun har været Assistent paa Gentofte Amtssygehus i en Aarrække, men blev gift i August 1946 i U.S.A. med Oskar Charles Wegener, født den 8. Februar 1908 i Hamborg, Søn af Malermester Wegener. Som Barn var han efter den 1. Verdenskrig i 2 paa hinanden følgende Aar i Pleje hos Yellas Forældre. Efter 16 Aars Ophold i U.S.A. blev han amerikansk Statsborger og deltog i den anden Verdenskrig i 3 Aar. Som amerikansk Soldat kom han til Danmark, opsøgte sine Plejesøskende, traf Yella, og de kom til at synes saa godt om hinanden, at han, da han rejste tilbage til U.S.A., fra Skibet telegrafisk spurgte, om hun vilde gifte sig med ham, hvad hun altsaa lovede.

Frederik er Prokurist i et Maskinfirma i København. Han blev den 7. Maj 1943 viet til sin afdøde Broder Jacobs Hustru, Hedevig Zander Nielsen, født den 4. Februar 1919, Datter af Arkitekt Zander, Holbæk. I dette Ægteskab er født 2 Børn:

Birgitte Zander Nielsen, født den 11. Juli 1944.

En Søn født den 28. Marts 1946.

Desuden har de Vibeke fra Hedevids 1. Ægteskab.

Esther er gift med Veksellerer Svend Aage Fehr, født den 26. Juli 1906, Søn af Glarmester Fehr, København. I Ægteskabet er 2 Sønner:

Niels Jacob, født den 3. April 1941.

Ole Erik, født den 21. Februar 1944.

Jacob er handelsuddannet. Han havde en Automobilforretning med Værksted i Helsingør. Han blev den 14. Maj 1938 gift med Hedevig Zander Olsen fra Holbæk. I Ægteskabet fødtes en Datter, Vibeke Zander Nielsen, født den 22. Oktober 1938. Den 16. April 1941 døde Jacob efter en Operation for Kæbehulebetændelse, kun 28 Aar gammel.

★ ★ ★

Lars Henriks næstældste Barn, *Signe*, uddannedes i huslig Gerning, dels i Hjemmet og dels paa forskellige Gaarde paa Sjælland. Hun fulgte interesseret Tidens Rørelser, navnlig Højskole og Idræt, hun var saaledes baade paa Ry og Frederiksborg Højskoler.

Den 26. Juli 1904 blev *Signe* viet i Helsingør Kirke til Gaardmand Harald Baun, »Baunegaard« i Højbjerg. Efter godt 15 Aars Ægteskab afgik hun ved Døden den 7. Sept. 1919 og begravedes paa Helsingør Kirkegaard. Hendes Mand Harald fødtes den 6. April 1873 i Højbjerg som Søn af Gaardmand Jens Nielsen og Hustru Ane, født Pedersdotter. Han er uddannet som Landmand paa forskellige Gaarde i Nordsjælland og blev tidligt interesseret i Tidens Spørgsmaal, særlig Politik, Højskole og Idræt.

Elev paa Sorø Højskole i 1891, aftjent sin Værnepligt som Feltartillerist i 1894—95. I 1903 overtog han sin Fødegaard og fik senere et stort Antal Tillidshverv. Saaledes f. Eks.: Formand for Venstres Vælgerforening i Frederiksværkkredsen i 10 Aar, Medlem af Sogneraadet i 8 Aar, Bestyrelsesmedlem af Skytte- og Gymnastikforeningen i 30 Aar, Medlem af Skolekommissionen og endelig Kontorbestyrer i Bondestandens Sparekasse i 30 Aar.

I 1935 afstod han Gaarden til Sønnen Frede Baun og flyttede til en Villa beliggende paa Gaardens Jord.

I Ægteskabet er der følgende Børn:

Agnes, født den 13. Maj 1905.

Eli, født den 12. Juni 1906, død samme Aar.

Erik, født den 8. Oktober 1908, født aandsvag.

Dagny, født den 29. Sept. 1909.

Frede, født den 19. Novbr. 1911.

Agnes har gaaet i Høbjerg Skole. Uddannet ved Husgerning og har været Elev paa Frederiksborg Højskole i 1924. Den 13. Maj 1933 viedes hun i Helsing Kirke til Søren Knud Sørensen, født den 16. Januar 1908 i Alsønderup, Søn af Gaardmand Jens Sørensen og Hustru Elise, født Jørgensen. Han er uddannet ved Landbrug, Elev paa Ryslinge Højskole i 1927, aftjent Værnepligten ved Livgarden 1928—30, hjemsendt som Korporal. I 1933 ansat som Politibetjent ved Københavns Politi. I 1943 udnævnt til Overbetjent af 1. Grad og samme Aar ansat som Lærer ved Statens Politiskole. 19. Sept. 1944 deporteret til tysk Koncentrationslejr. Ved Kapitulationen udlaant fra Rigspolitiet til Arbejds- og Socialministeriet med Tjeneste i »Politiafdelingen under Flygtningeforsorgen«, hvor han endnu, da dette skrives, er tjenstgørende.

I Ægteskabet er Børnene:

Jørgen Baun Sørensen, født den 20. Febr. 1934.

Arne Baun Sørensen, født den 30. April 1937.

Dagny er uddannet ved Husgerning, Elev paa Testrup Højskole i 1927. Hun viedes den 28. Novbr. 1934 til Rasmus Richard Jensen, født den 30. Okt. 1911, Søn af Gaardejer Jens Jensen og Hustru Ingeborg, født Hansen, »Jungholm«, Melløse. Richard er uddannet som Mejerist, selvstændig fra 1934 til 39. Købte St. Lyngby Bageri i 1940, som han siden har drevet. I Ægteskabet er Børnene:

Agnethe Baun Jensen, født den 28. Febr. 1931.
Birgit Baun Jensen, født den 17. Okt. 1935.
Jane Baun Jensen, født den 23. Jan. 1939.
Inger Baun Jensen, født den 23. Juni 1941.
Lilli Merethe Baun Jensen, født 24. Okt. 1945.

Frede er uddannet som Landmand paa Gaarde i Nordsjælland og Slangstrup Landbrugsskole. Elev paa Frederiksborg Højskole i 1930—31. Han blev den 12. Juni 1935 gift i Birkerød Kirke med Helga Olsen, født den 27. Juni 1914, som Datter af Gaardejer Hans Olsen og Hustru, født Henriksen, Stavnsholt. Hun har Realeksamen, huslig uddannet, besøgt Haraldsborg Husholdningsskole ved Roskilde.

I Ægteskabet er Børnene:

Karen Margrethe, født den 6. Aug. 1936.
Kirsten, født den 3. Juni 1940.
Else-Marie, født den 7. Juli 1944.

* * *

Den anden Datter, *Kristine*, fik naturligvis ogsaa huslig Uddannelse som den Tids Skik var. Hun har været Elev paa Frederiksborg Højskole; blev samme Aar som Søsteren gift, nemlig den 28. Okt. 1904, med Ole Nielsen, født paa »Tornegaard« i Lavø ved Helsingør den 28. Aug. 1876. Han kom som 14-aarig til »Gadegaard« i Lille Havelse hos sin Farbroder og Tante, der var barnløse. Her tilbragte han Resten af sit Liv med Undtagelse af et Ophold paa Sorø Højskole. I Ægteskabet er Børnene:

Bertha Rigmor, født den 12. Nov. 1905.
Karen, født den 15. Maj 1908.
Esther Marie, født den 17. Jan. 1912.

Ole Nielsen døde den 1. Januar 1927, hvorefter Kristine drev Gaarden videre med Hjælp af en Bestyrer.

2 Aar senere blev den ældste Datter Bertha, paa Forældrenes Sølvbryllupsdato den 28. Okt. 1929, gift med Christen Willumsen, født den 2. Marts 1903 i Lyngø, Søn af Afbygger Anders Larsen Willumsen og Hustru Bodil Sofie, født Petersen.

Bodil var Kusine til Lars Henriks Kone Oline.

Christen og Bertha overtog nu »Gadegaard« paa deres Bryllupsdag. Christen er Sogneraadetsformand i Kommunen. I Ægteskabet er Børnene:

Kirsten Elin, født den 15. Marts 1933.

Ole Per Anders, født den 26. Juli 1937.

Christine blev boende hos Datteren og Svigersønnen til sin Død i 1939.

Datteren *Karen* blev gift den 26. Okt. 1934 med Svend Vilhelm Sørensen, født den 24. Dec. 1905, Søn af Gaardejer Søren Jensen Sørensen og Hustru Karen, St. Havelse. De overtog ved deres Giftermaal »Brogaard« i Ølsted efter Svends Farbroder og Tante, der var barnløse. Svend Sørensen er Kasserer i Sogneraadet. I Ægteskabet er Børnene:

Inger Bodil, født den 19. Marts 1939.

Benthe Lene, født den 13. August 1942.

Esther har flere Gange været paa Højskole, blandt andet Askov og Haslev. Hun er ugift.

★ ★ ★

Frederik Nielsen, Lars Henriks anden Søn, uddannedes som Landmand. Elev paa Høng Højskole i 1900, Tune

Landbrugsskole 1904. Han overtog Føde- og Slægtsgaarden »Røjlegaard« i 1906 ved sit Giftermaal den 6. Okt. med Andrea Petersen fra Huseby, født den 19. Maj 1888, Datter af Gaardmand Karl Petersen og Hustru Ane. Lars Henrik og Oline flyttede derefter over paa den anden Gaard, »Østergaard«.

Frederik har haft mange forskellige Tillidshverv: Formand for Højbjerg Skyttekreds, Medlem af Helsingevalby Sogneraad fra 1925, fra 1933 som Formand. Formand for Frederiksværkskredsens Venstervælgerforening fra 1937 til 1942. Bestyrelsesmedlem af Strø-Holbo Herreds Elektricitetsforsyning i 10 Aar. Medlem af Slagteribestrelsen i Hillerød, Formand for Andelsmejeriet »Kildevæld« fra 1939 til 1946, siden 1941 Formand for Helsinge Menighedsraad.

Frederiks Motto har altid været, det er en daarlig Søn, der ikke bliver dygtigere end sin Fader!! Det bliver svært for hans Børn at efterleve dette.

I 1946 flyttede Frederik Nielsen og hans Kone Andrea til en Villa i Nejlunge, idet Sønnen Jacob overtog Gaarden. »Røjlegaard« gaar derefter nu i den 3. Generation paa den fædrene Side, efter i tidligere 3 Generationer at være gaaet i Arv paa den mødrene Side.

Frederik Nielsens har 7 Børn:

Astrid, født den 15. Juli 1907.

Marie, født den 19. Sept. 1908.

Karl Henning, født den 12. Juli 1910.

Laurits Aage, født den 3. Aug. 1911.

Helga, født den 5. April 1913.

Aksel Gudmund, født den 24. Febr. 1917.

Jacob Christian, født den 27. Maj 1921.

Astrid er huslig uddannet i forskellige Pladser paa Landet og i Byen. Elev paa Askov Højskole. Hun blev den 8. Nov. 1929 gift med Mejeriejer Siegfred Kristiansen Kirkegaard, født den 15. November 1906, Søn af Gaardejer H. Kristiansen og Hustru Jensigne, født Pedersen, Kirkegaard, Søborg.

Sigfred er uddannet ved Land- og Mejeribrug. Begyndte selvstændig privat Mejerivirksomhed den 6. Okt. 1929 ved at overtage Køge Mælkeforsyning. Flyttede i 1930 til Helsing Mejeri, 1934 til Mejeriet »Rørholm« i København og 1935 til Gundsøllille Mejeri ved Roskilde. I 1940 købtes Nygaard Herregaardsmejeri, der solgtes efter Restaurering i 1941. Saa købtes yderligere 3 Mejerier, nemlig Nyborg, Tikøb og Østervang Mejeri. I 1943 købtes Roskilde Osteforsyning. I 1944 »Glentehøjgaard« i Gerdrup. Flyttede i 1946 til »Øbakkegaard« i Ledøje, Ballerup. Kirkegaard er Formand for Foreningen af Mejeriejere og Mejeriforpagtere i Danmark. I dette Ægteskab er 3 Børn:

Grethe, født den 4. Sept. 1931.

Bodil, født den 17. Juni 1936.

Arne, født den 30. Juni 1939.

Marie er ligeledes huslig uddannet. Tog Kursus som Delingsfører paa Hadsten og blev senere Gymnastiklærerinde paa Testrup Højskole. Hun blev den 31. Marts 1931 gift med Bødkersvend Laurits Ludvig Heintz, født den 4. Juli 1904, Søn af A. P. Heintz og Hustru Marie, Slægten stammer fra Bøhmen. De har nu selvstændig Bødkerværksted og et Røgeri i Sønderjylland. I Ægteskabet er 2 Børn:

Jørgen Finn, født den 15. Januar 1930.

Ingrid, født den 18. Juli 1931.

Den ældste Søn *Karl* har været paa Ollerup Højskole og er ellers uddannet som Landmand paa forskellige Gaarde. Han blev den 26. Nov. 1944 gift med Hanne Marie *Rigborg* Christensen, født den 17. Dec. 1921, Datter af Gaardejer Christoffer Christensen og Hustru Eleonora, Ramløse. De forpagter Gaarden »Avlholm«, Huseby pr. Helsingø. I Ægteskabet er 1 Barn:

Erik Christian, født den 9. Sept. 1945.

Laurits har været paa Antvorskov Højskole og Tune Landbrugsskole. Han blev den 23. April 1937 viet til Inger Sofie Nielsen, født den 9. Maj 1914, Datter af Gaardejer Niels Nielsen og Hustru Karen, født Andersen, Stavnsholt pr. Farum. Ved deres Ægteskab overtog de »Østergaard« i Kæderup. De har 3 Børn:

Jette, født den 31. Marts 1938.

Karen, født den 27. Marts 1941.

Henrik, født den 4. Febr. 1944.

Den yngste Datter, *Helga*, har som sine Søstre faaet huslig Uddannelse og har været paa Danebod Højskole paa Als. Den 5. Juli 1935 indgik hun Ægteskab med Jens Peder Hansen, født 20. December 1905, Søn af Gdr. Hans Hansen og Hustru Andersine Margrethe, født Nielsen, Sønderjylland. De begyndte med en Landejendom i Valby, som nu Helgas Broder Aksel har, flyttede derefter til Græsted, for endelig til sidst at købe en Slægtsejendom i Nejlø, hvor de nu bor. De har Børnene:

Poul Mogens, født den 2. Marts 1939.

Finn Erik, født den 7. Maj 1943.

Den Søn, der ligner sin Fader mest, er *Aksel*. Han har besøgt Udby Ungdomsskole, Frederiksborg Højskole og Tune Landbrugsskole. Han viedes den 7. Okt. 1944 til Karen Leth, født den 11. Juli 1913, Datter af Gaardejer Søren Pedersen Leth og Hustru Signe, født Olsen, Harlev, Aarhus. De bor paa en Landejendom i Valby. Børn:

Kirsten Leth Nielsen, født den 12. Nov. 1945.

Søren Leth Nielsen, født den 16. Marts 1947.

Den sidste i Flokken er *Jacob*, der har haft gode og lærerige Pladser og besøgt Frederiksborg Højskole og Korinth Landbrugsskole. Han blev den 23. Sept. 1946 gift med Bente Kragholm, født den 4. Juli 1918, Datter af Mejeribestyrer Niels Kragholm og Hustru Marg. Jensen, Vesløs, Thy. De overtog Jacobs Fødegaard, »Røjlegaard«, i 1946 den 1. November.

★ ★ ★

Lars Henrik Niensens 3. Søn er *Niels Marius Nielsen*. Efter at Skolegangen hos Lærer Petersen i Kagerup var afsluttet, var Marius hjemme i nogle Aar. Kom derefter et Aar ned til Stevns hos Gaardmand Niels Nielsen Lund, og senere som Elev paa Høng Landbrugsskole. I Aaret 1909 d. 16. Nov. blev Marius Nielsen gift med Juliane Katrine, f. Nielsen, Datter af Afbygger Niels P. Christiansen og Hustru Andrea, født Nielsen. Ved deres Ægteskab overtog de Slægtsgaarden »Lykkegaard«, da ingen af Marius's Farbroder Christians 2 Sønner kunde overtage Gaarden. I sin Ungdom interesserede Marius Nielsen sig særlig for Gymnastik og Jagt, endvidere havde Hesteavl og Travløb hans Interesse. I 1932 solgtes »Lykkegaard«, og de byggede dem et Hus paa det Sted, hvor den gamle og nedrevne Lykkegaard havde ligget. Der-

efter har Marius Nielsen været Handelsmand og Slagter. I dette Ægteskab er født 5 Børn:

Otto, født den 23. Marts 1911.

Aksel, født den 19. Juni 1912.

Gudrun, født den 2. Juni 1914 (død 26. Nov. 1918).

Esther, født den 9. December 1915.

Lars Henrik, født den 24. April 1917.

Børnene har alle gaaet i Højbjerg Skole hos Lærer Clausen, som altid har været med ved Familiefesterne i Kæderup og Højbjerg, og hvem Børnene paa denne Egn kan takke for en ualmindelig god Skoleuddannelse.

Otto er uddannet ved Handelen i A/S P. C. Christensen, Helsingør. Blev i 1932 indkaldt som Soldat ved Livgarden, og blev hjemsendt i 1934 som Korporal, hvorefter han fik Ansættelse i Københavns Politi. Den 4. Aug. 1940 blev Otto gift med Gurli Solvejg Henriksen, født den 3. Juni 1917, Datter af Repræsentant V. A. Henriksen og Hustru Margrethe Sofie, født Sørensen, København. De har Datteren:

Vibeke, født den 18. December 1941.

Aksel har været Landmand paa »Lykkegaard« indtil 1932. Har aftjent sin Værnepligt ved Livgarden. Korporal og Sergeant samme Sted indtil 1935. Derefter Observatør ved Flyvertropperne til 1936. Efter forskelligt løst Arbejde blev Aksel ansat ved Politiet i 1941 og i 1947 er han overgaaet til Kriminalpolitiet i Hillerød. Den 8. September 1935 blev han gift med Tove Emma, født Madsen, født den 14. Febr. 1917. Datter af Malersvend G. S. V. Madsen og Hustru Astrid J. K., f. Nielsen. De har faaet 2 Børn:

Asger, født den 26. Febr. 1936.

Inger, født den 31. Dec. 1939 (død 2. Januar 1940).

Esther har dels været ved huslig Gerning og dels været Ekspeditrice. Hun blev d. 3. April 1942 viet til Malersvend Kurt Gustav Siecke, født d. 7. Juli 1915, Sønaf Maskinarbejder Gustav R. P. Siecke og Hustru Frida D. V., født Vollrath, København. Kurt S. er ansat ved B. & W. Ingen Børn.

Den yngste Søn er opkaldt efter sin Farfader, *Lars Henrik*, og er uddannet som Landmand paa forskellige Gaarde. Han har været Elev paa Frederiksborg Højskole. Den 28. December 1938 blev Lars Henrik gift med Inge Kirstine, født Jensen. Født den 15. Okt. 1917, Datter af Gaardejer Kristen Jensen og Hustru Julie, født Thomsen, Freerslev. Ved deres Ægteskab overtog de Ejendommen »Askeholm«, Klostervang ved Hillerød. Børn:

Jørgen Henrik, født 8. Maj 1939 (død 9. Juli 1940).

Bodil Julie, født den 26. Maj 1940.

Poul Henrik, født den 8. April 1943.

* * *

Nu er vi naaet til Nr. 6 i Børneflokket efter Lars Henrik Nielsen. Det er *Jacob Jørgen Nielsen*. Han viste i sin Ungdom stor Interesse for Gymnastik, men derimod ikke for Landbruget. Derfor blev han sat i Manufaktur-lære i Græsted. Efter endt Uddannelse overtog han Købmand Andreas Dohns gamle ansete Forretning i Helsingø, som han drev frem til at blive en af Helsingøes største Forretninger i sin Art. Som Dreng blev Jacob Nielsen bidt af en Hund i Ansigtet saa slemt, at Lægen maatte sy det sammen; men han fik Ar i Ansigtet Resten af sit Liv. Jacob Nielsen gif-

tede sig i Juli Maaned 1913 med Andrea Andersen, født den 22. Okt. 1889 som Datter af Skovfoged C. Andersen, Vemmetofte, Fakse. Hun var uddannet ved Postvæsenet. Jacob Nielsen prægede sin By paa flere Omraader, bl. a. i Borgerforeningen og Teknisk Skole, og han sørgede for at arrangere Biludflugter for de gamle i Helsing Kommune.

Den 20. Sept. 1932 døde Jacob Nielsen pludselig ramt af et Hjerteslag. Forretningen førtes videre af hans Hustru i de næste 10 Aar, da »Adda«, som hun altid blev kaldt, døde ret pludselig efter en Operation. I dette Ægteskab fødtes 3 Børn:

- Poul, født den 13. April 1915.
- Mogens 1917 (død 1918).
- Verner, født den 7. Sept. 1919.

Poul tog Realeksamen i 1930 fra Frederiksberg Statsskole. Kom derefter i Manufaktur-lære hos H. Jacobsen, Sorø fra 1930 til 1934. Kommis i Firmaet Martin-Ovesen, Nakskov, fra 1934 til 1936, Roskilde Kontantforretning 1936 til 1938. Firmaet Peter Jessen, Silkeborg, i et halvt Aar og derefter Disponent i Firmaet Martin-Ovesen fra 1938. Da giftede Poul sig nemlig med Martin Ovesens Datter Inge Vibeke, født den 17. August 1914. Inge er ogsaa uddannet i Manufakturbranchen. Har været paa Tilskærerakademiet i København og været paa den Suhrske Husmoderskole. Disse 2 har Sønnerne:

- Peter, født den 24. Maj 1943.
- Jørgen Teis, født den 14. Marts 1946.

Verner tog Realeksamen i 1936. Lærte derefter Konditorfaget henholdsvis i Roskilde og Nakskov. Da Moderen døde, blev Verner gift med Nina Olsen, en Gaardsmandsdatter fra

Nakskoveggen, og de overtog nu Forretningen i Helsinge, denne blev dog solgt i 1946. I Ægteskabet er 2 Piger:

Bodil, født i 1943.

1 Pige, født i 1945.

★ ★ ★

Den 3. sidste af Lars Henrik Nielsens Børn er *Hans Christian Nielsen*. Efter endt Skolegang hos Lærer Pedersen i Kagerup, blev han konfirmeret hos Pastor Boye i Helsinge Kirke. I Hjemmet lærte han saa Landbrug indtil sit 18. Aar, hvorefter han afløste Broderen Marius hos Gaardejer Niels Nielsens, Stevns. Han fik for hele Aaret 250,00 Kr. Efter at have været paa forskellige Gaarde blev H. C. Forvalter paa Herregaarden »Egebaksande« i Thy, hvor han traf sin Skæbne, Agnes Hedevig Anker Grøn, født den 21. Maj 1886 som Datter af Lærer Anthon K. Grøn og Hustru Andrea, født Poulsen, Nørhaa Skole, Thy. Agnes var Husholdningselev paa Gaarden, uden Løn, Arbejdstid fra Kl. 4 om Morgenen til Kl. 10,30 om Aftenen. Aftenen brugtes til Broderier saasom Navne og Borter til Herskabet — aldrig deres egne Sager.

I 1910 købte H. C. et Køholderi i Danmarksgade i København. Der var 25 Malkekøer, og Mælken solgtes fra Butik til 11 Øre pr. Liter. Den 18. Marts 1913 giftede H. C. sig med Agnes Grøn, der da var Assistent ved 5 Asyler i København som Lærerinde. I 1915 overtog de »Holtegaard« ved Langstrup. Fra 1916 til 1919 boede de i Helsinge. Fra 1919 til 1920 i Bredebro ved Tønder, der da var tysk, og hvor de var med til at stemme Sønderjylland tilbage til Danmark. Siden 1924 har H. C. og Hustru boet i Hillerød.

Desværre blev H. C. i 1933 ramt af en Lammelse, der ef-

terhaanden har bundet ham til Rullestolen. I Ægteskabet er en Datter:

Vibeke Oline, født den 10. Marts 1914.

Vibeke har taget Realeksamen i 1930. Lærerindeeksamen fra N. Zahles Seminarium 1936. Ansat i Helsingør som Lærerinde indtil 1947. Blev den 1. Juli 1943 gift med Politibetjent Kai Flarup, født den 9. November 1918 i Randers, Søn af Vognmand Anders Christian Flarup og Hustru Nathalie, født Andersen. Kai Flarup er uddannet som Sadelmager, og har aftjent sin Værnepligt ved 3. Rgm. i Viborg. Har været Korporal og Sergent, men blev hjemkommanderet ved den tyske Besættelse af Landet 1940, hvorefter han blev ansat som Politibetjent i Hillerød. Var paany indkaldt som Sergent fra Juli 1945 til Juni 1946 og gjorde Tjeneste ved Sprængkommando »Nordvest« i Thisted. I Ægteskabet er Sønnen:

Christian, født den 3. Marts 1945.

★ ★ ★

Den yngste af Lars Henriks Sønner fik Navnet *Laurits*. Som ung besøgte han Ryslinge Højskole. Passede ellers sine Forældres Gaard, »Østergaard«, indtil han selv overtog denne. Han var en flittig og dygtig Landmand, der interesserede sig meget for Dyrenes Pasning. Han døde allerede i 1922 ved et Ulykkestilfælde, som ugift.

★ ★ ★

Den sidste i Kæderupflokken er Datteren *Marie*. Hun har været Elev paa Ryslinge Højskole, hvorefter hun havde Plads i Huset i København, men dette varede kun i 6 Månedes, fordi hun næsten ingen Mad fik. Resten af sine Ung-

pigedage tilbragte hun saa hjemme paa Gaarden i Kæderup, indtil hun giftede sig med Niels Jensen, »Frydenlund«, Ejlstруп, født den 18. Juni 1882, Søn af Gaardmand Ole Jensen og Hustru Mariane Jensigne, født Olsen.

Niels Jensen har ogsaa tilbragt de fleste af sine unge Aar i Hjemmet, dog afbrudt af et Ophold paa Høng Højskole og et paa Høng Landbrugsskole, hvorefter han tog Plads hos en af Lærerne paa Landbrugsskolen, som havde en Gaard i Nærheden. Der fik han 200 Kr. for 7 Maaneder. I dette Ægteskab er 4 Børn:

Jens Henry, født den 17. April 1913.

Martha Helene, født den 21. Sept. 1914.

Ove Ejner, født den 12. Juni 1916.

Sigrid, født den 9. Januar 1918.

Henry har faaet sin Uddannelse ved Landbruget paa forskellige Gaarde og paa Dalum Landbrugsskole. Han giftede sig i 1940 med Ellen Vera Hansen, født den 27. Febr. 1918, Datter af Gaardejer Richard Hansen og Hustru Emilie, født Andersen, Frøerslev. De overtog Ellens Fødehjem, »Rosenholm«. I Ægteskabet er Tvillingerne:

Christian Richard, født den 12. Februar 1943.

Niels Jacob, født den 12. Februar 1943.

Martha har aldrig haft Lyst til at være paa Landet, saa hun har haft en Del huslige Pladser i Byen. Var derefter Barneplejerske og begyndte saa som Sygeplejeelev paa Sundby Hospital. Det varede 2 Aar, hvorefter hun blev gift den 5. April 1941 med Forretningsfører Laurits Jacobsen, født den 8. Sept. 1912, Søn af Lærer M. P. Jacobsen og Hustru

Olga, født Jørgensen, Maarum Skole. De bor nu i Glostrup og har Børnene:

Erik Bjarne, født den 19. April 1943.

Niels Jørgen, født den 5. Juli 1946.

Ove er ogsaa uddannet ved Landbruget. Har besøgt Udby Efterskole og Tune Landbrugsskole. Har aftjent sin Værnepligt som Gardehusar. Den 8. Nov. 1943 blev han gift med Else Sundby Jensen, født den 6. Maj 1918, Datter af Ingeniør Villiam Sundby og Hustru Dagmar, født Jensen, København. Ved deres Ægteskab overtog de en Landejendom i Alme, som dog solgtes i 1946, hvorefter de flyttede til København. I Ægteskabet er Datteren:

Lise-Lotte, født den 2. Sept. 1944.

Sigrid har altid været ved Husvæsenet. Efter at have været Elev paa Udby Efterskole, blev hun Elev paa Husassistenternes Fagskole i København og har derefter haft huslige Pladser. Den 31. Okt. 1944 blev hun gift med Villy Larsen, født den 7. Marts 1918, Søn af Gaardejer Niels Larsen og Hustru Margrethe, født Petersen, Slettelt. De overtog ved deres Ægteskab Villys Forældres Gaard. Børn:

1 Søn født den 25. Maj 1947.

★ ★ ★

Ja, saa er Rækken sluttet. Der er sikkert mange, der kunde ønske at gøre flere Notater om deres egen Slægtsgren, og for at gøre dette muligt vil der bag i Bogen staa ledige Blade, saa hver Familie for sig kan tilføje Personer og Begivenheder af særlig Interesse for dem. For vore Børn og Børnebørn vil det være interessant at læse om vor Andel i f. Eks. Besættelsestidens Sabotage, Vaabenmodtagelse eller »underjordiske« Tilværelse som »Asparges, der kun kommer frem ved Hjælp af en Stikker«.

Dette lille Skrift er tænkt som en Begyndelse, hjælp saa hver især til at der virkelig kommer Historie ud af det, naar der er gaaet 50 Aar eller mere.

★ ★ ★

Endnu skal der lige siges et Par Ord om det tidligere nævnte *Legat*, som Lars Henrik Nielsens Svoger, Jens Nielsen har stiftet. Legatets Navn er:

»Lykkegaard«, Høbjerg, fra 1877'erne.

Legatets Formaal er at hjælpe Mænd eller Kvinder til Uddannelse ved Læsning, Landbrug, Handel, Haandværk, Søfart eller paa anden Maade, eller til Vedligeholdelse af en Næringsvej, saafremt Bestyrelsen skønner, at Legatet kan

hjælpe Andrageren. Legatet skal fortrinsvis komme unge til gode, men kan ogsaa tildeles ældre.

Legatet kan søges af Livsarvinger efter Niels Christoffersen og Hustru Maren, født Larsen, og desuden af Jens Nielsens egen Slægt paa Samsø.

Legatet skal uddeles den 4. Januar hvert Aar. Det kan efter Bestyrelsens Skøn uddeles i een eller flere Portioner, og for eet eller flere Aar ad Gangen tildeles samme Person.

Legatbestyrelsen for vor Slægtsgren bestaar af 3 Medlemmer, fhv. Gaardejer Frederik Nielsen, Nejlinge, fhv. Gaardejer Hans Nielsen, »Mobrogaard«, Kæderup, og fhv. Gaardejer Jens Nielsen, tidl. »Hejreholm«, nu Helsingø.

★ ★ ★