



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

V. Vedsted sogns



slægts- og ejendomshistorie

Forord

For 50 år siden vakttes interessen for slægtens historie og den bredte sig til at omfatte hele egnens historie og derfor også V. Vedsted sogn. Gennem mange år gik ture til arkiver, hvor afskrifter af kirkebøger, folkefortællinger, skatte- og jordebøger blev foretaget, bistået på bedste vis af min kone. Dette stof blev indsamlet, fyldte efterhånden utrolig meget. Rejsby sogn fik en sognebog, og nu skulle også en bog om V. Vedsted sogn udarbejdes for at få styr på de mange oplysninger, der fandtes i mit arkiv.

Da kirkebøgerne for V. Vedsted sogn går tilbage til 1665 og er næsten uden hullerm, hvor der mangler nogle år, besluttede jeg at lave en bog, hvor alle mennesker, som har levet i dette sogn, blev tilknyttet det sted, hvor de havde levet i sognet. Bogen skulle også omfatte samtlige ejendomme i sognet. Omfatte både gårde, husmandsbrug og huse. Ret hurtigt opdagede jeg, at det blev så omfattende, at sognets almindelige historie måtte udelades i første omgang. Derfor kunne værket ikke hedde V. Vedsted sogns historie, men V. Vedsted sogns slægts- og ejendoms historie. Værket kom til at omfatte tre bind, og hver eneste ejendom i sognet, som er bygget før 1992 er med. Undtaget er dog husene i Egebæk, som er bygget efter 1960. Alle mennesker, der har boet i disse huse i de sidste 3 – 400 år samt deres familier, er med i værket. Til dels også byggeår samt overtagelsesår er med, hvor det har været muligt at få oplysninger.

For at gøre det muligt at få dette værk trykt, vil der hermed blive rettet en tak til følgende, som har støttet udgivelsen:

Velux Fonden.
Brandkassefonden Sydvest.
Landlegatet.
Bikuben i Ribes Fond.
Skole- og kulturudvalget i Ribe.
Arkitektfirmaet John Jensen.
Kvickly, Ribe.
Vadehavsbageriet i V. Vedsted.
Nykredit.
Danske Bank, Hviding.

Svend B. Troelsen

Indledning

V. Vedsted sogns Slægts- og ejendomshistorie omfatter 3 bind og er forsynet med kortmateriale, således at det skulle være muligt for selv den, der ikke er stedkendt, at finde den ejendom, der ville have interesse.

Første bind omfatter følgende vejnavne: V. Vedsted Vej – Sdr. Kirkevej – Degnetoftevej – Sprækvej.

Andet bind omfatter følgende vejnavne: Mandøvej – V. Vedsted Byvej – Ulvehøjvej – Skoleallé – Vester Bjergvej – Okholmvej – Smalhale – Haldsvej – Kløjsvej. Desuden Egebæk med følgende vejnavne: Trækærvej – Lillemosevej – Bjørnkærvej – Harevej – Enderupvej – Egetofte.

Tredie bind omfatter følgende vejnavne: Sdr. Farupvej – Præstevej – Tøndervej – Sdr. Farup Hedevej – Tørvevej.

Desuden findes her et omfattende register, som indeholder alle navne på fæstere og ejere på ejendomme i sognet. Nogle af navnene fremkommer flere gange, idet folk har flyttet fra en ejendom til en anden. Landsbyen Sdr. Farup er ikke behandlet som den øvrige del af sognet, thi her er ikke alene forsvundet ejendomme i tidens løb, men en hel vej er nedlagt, samt de gårde og huse, som lå ved denne. Alle disse forsvundne ejendomme er angivet ved matrikelnummer. Kortmateriale vil vise, hvor vedkommende ejendom lå.

Ved et indgående studium af disse tre bind, vil man kunne følge de enkelte slægters vandringer rundt på sognets ejendomme, ja undertiden langt udenfor sognets grænser.

Forklaringer til teksten

En otting:

Dette er som ordet angiver ottendedelen af en stor størrelse, som kan deles med otte. Denne størrelse er ældgammel, måske fra vikingetid. Måske en oprindelig gårdenhed? Ottingen er en bestemt størrelse indenfor det bestemte landsbysamfund, men størrelsen er forskellig fra det ene landsbysamfund til det andet. Ottingen er også et bymål, som angiver rettigheder og pligter indenfor det enkelte landsbysamfund. Udskiftningen i 1770-erne af fællesskabet blev foretaget efter ottingstal, hvor en gård i V. Vedsted fik ca. 53 tdr. land pr. otting. I Sdr. Farup fik en otting ca. 38-40 tdr. land.

Hartkorn:

Hartkornsbeskatningen blev indført i slutningen af 1600-tallet. Hartkorn betyder hårdt korn. Rug og byg angives i tønder. 1 tdr. = 8 skæpper. 1 skæppe = 4 fjerdingkar. 1 fjerdingkar = 3 album.

En ørtug:

Dette er et gammelt kornmål, hvor 1 ørtug byg var = 12 skæpper. 1 ørtug rug = 10 skæpper. 1 ørtug havre = 20 skæpper. Målene kan være forskellige fra egn til egn.

Demat:

En demar = 0,4926 ha. En demat = 180 roder. En rode = 27,37 m².

1 tdr. land:

1 tdr. land = 14.000 alen². 1 alen² = 40 m².

En fød nød:

Et ungdreatur.

En forbedelse:

Er det samme som et kådnersted eller et husmandssted.

Et toftegods:

Er et husmandssted med en stor toft.

Et inderstested:

Er et hus, hvor manden sidder til leje.

Vester-Vedsted By
10.



Kortblad 6
Vester-Vedsted



V. Vedsted Vej 33. Egebæk

Her bor i dag Valborg og Svend Aage Sørensen. Ejendommen er en landbrugsejendom, som er oprettet her ca. 1855. Manden, der oprettede denne ejendom, hed:

Thomas Pedersen Vandborg.

Han var født 10. marts 1799 på gården, Præstevej 18 i Sdr. Farup. Han blev gift ca. 1830 med Marie Hansen, der var født 1794. De fik ingen børn. Thomas Vandborg købte i 1828 gården, Skoleallé 2 i V. Vedsted. Se videre under dette nr. I 1839 købte han et stort hedeareal øst for byen. Dette areal fik senere matr.nr. 92. Her lod han i 1855 opføre bygninger, hvor han ville bo i sin alderdom. Gården i V. Vedsted solgte han da samme år og flyttede her ud. I dag ligger en stor del af den nu opståede by i Egebæk på dette areal. Thomas Pedersen Vandborg døde 26. august 1879, 80½ år gammel. Ejendommen blev 23. marts 1880 solgt af hans arvinger til:

Jørgen Knudsen Bonde.

Han var gendarm i grænsegendarmeriet og født 1. august 1838 i Bjerne sogn. Han blev gift 23. november 1871 i V. Vedsted kirke med Marie Kirstine Jensen, der var født 7. oktober 1851, som datter af Thomas Jensen, der da boede i Sdr. Farup. Jørgen K. Bonde havde 2 børn:

1. Thomas Knudsen Bonde, født 3. september 1873.
2. Mathilde Kirstine Vilhelmine Bonde, født 22. februar 1879.

Jørgen Knudsen Bonde solgte i 1881 ejendommen til:

Johan Bothmann.

Han havde tidligere været oversergent i gendarmeriet i Bastrup ved Vamdrup. Han var nu flyttet her til egnen, hvor en søn var kromand og købmand i V. Vedsted. Johan Bothmann var født 1827 i Ditmarsken og søn af Johan Bothmann. Han var gift med Cathrine Margrethe Evers, der var født ved Lübeck 1839 som datter af Hans H. Evers. Fra deres ægteskab kendes 2 børn:

1. Carl Frederik Bothmann, født 15. marts 1867 i Bastrup, Vamdrup sogn. Han blev senere kromand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 147.
2. Ane Cathrine Augusta Bothmann, født 2. maj 1868 i Bastrup, Vamdrup sogn. Hun blev senere gift med Jens Jensen Aller, og de

fik ejendommen her.

Johan Bothmann døde 9. april 1890, 62 år gammel. Hans kone, Cathrine Evers, døde 6. januar 1818, 79 år gammel. Hun havde i 1896 afstået ejendommen til svigersønnen:

Jens Jensen Aller.

Han var også gendarm. Han var født 19. januar 1864 i Bække sogn og søn af ugift pige, Inger Marie Nissen. Jens Jensen Aller blev gift 23. juli 1896 med Ane Cathrine Bothmann. De fik følgende børn:

1. Johan Marius Aller, født 4. april 1897.
2. Cathrine Margrethe Aller, født 27. december 1898.
3. Hans Adolf Aller, født 18. april 1901.
4. Klara Frederikke Aller, født 18. april 1901. Tvilling til ovennævnte.
5. Holger Aller, født 29. januar 1904.
6. Tage Aller, født 30. juli 1907.

Jens Jensen Aller solgte i 1921 ejendommen og flyttede fra sognet. Den blev købt af:

Jørgen Christian Jørgensen.

Han var født 20. april 1891 i Daler og søn af brøndgraver Christian Jørgensen og Ane Marie Petersen. Han blev gift 30. november 1919 med Ida Lindberg, der var født 22. august 1894 i Lejrskov som datter af enken, Ane Kirstine Marie Lindberg, i Lejrskov fattiggård. Hun var plejedatter af husmand, Nis Martin Andersen. Se Trækærvej 17, Egebæk. Jørgen Jørgensen kendtes bedst i sognet som Røde Jørgen. Ida arvede i 1941 sin stedfader, Nis Andersens hus i V. Vedsted. V. Vedstedvej Vej 141. Her flyttede Jørgen Jørgensen ind efter at have solgt gården. Ida, hans kone, døde 4. januar 1946 i Egebæk, og Jørgen Jørgensen døde 3. oktober 1964 i V. Vedsted. Gården blev solgt 1946 til:

Søren Sørensen.

Han kom fra Brøns og fik skøde lyst 15. april 1946. Han udstykkede mange byggegrunde fra gården, især langs V. Vedsted Vejs østlige ende. Han solgte atter gården den 1. februar 1956 til:

Svend Aage Sørensen.

Han er født 13. november 1923 i Hygum og søn af Emma og Ole Sørensen. Han blev gift i Ribe 10. november 1951 med Valborg Engkjær, der er født 28. december 1930 i Gram og datter af Hanne og Niels Peter Engkjær. Valborg og Svend Aage Sørensens børn:

1. Erling Engkjær Sørensen, født 10. november 1951. Gift 1990 i Bramming med Anne Marie Jørgensen. Han er tømrer og de er bosat i Bramming.
 2. Johnny Engkjær Sørensen, født 27. februar 1954 i Kalvslund. Død 25. februar 1984.
 3. Hanne Engkjær Sørensen, født 22. oktober 1966 i Ribe. Hun er lønningsassistent og bor i Tønder.
- Mange byggegrunde er i tidens løb udstykket fra denne gård. Svend Aage Sørensen ejede fra 1973 til 1982 endnu en landbrugsejendom, nemlig V. Vedstedvej 67. Han boede ikke på denne.

V. Vedsted Vej 36. Egebæk

En landbrugsejendom, der i dag ejes af plejer Karsten Hansen. Bygningerne til den oprindelige ejendom er opført 1897 på et areal købt fra gården, Sdr. Kirkevej 19 i V. Vedsted. Manden, som oprettede denne ejendom, var:

Carl Andersen Lund.

Han var født i Gånsager, Vodder sogn, 16. august 1869 som søn af Andreas Lehmann Lund og Marie Cathrine Schmidt. Carl Lund blev gift 25. marts 1898 med Dorthe Hansen, der var født 17. juli 1879 i Randerup. De fik 2 børn:

1. Kristense Lund, født 8. maj 1900. Hun døde 7. september 1900, 3 mdr. gammel.
2. Dødfødt pige, født 25. september 1901.

Carl Andersen Lund døde 11. januar 1902, 32 år gammel. Ejendommen blev herefter solgt samme år til:

Johan Diederik Lund.

Han var født 14. februar 1873 i Gånsager og var broder til den forrige ejer. Han blev gift 2. december 1902 med Anne Dorthea Hertz, der var født 15. maj 1881 i Lintrup som datter af Hans Knudsen Pedersen Hertz og Else Dorthea Nissen. I Johan Lunds ægteskab fødtes 5 børn:

1. Karl Andersen Lund, født 8. oktober 1903. Gift med Johanne Andrea Nielsen, der var født 17. august 1909 i Rejsby. Husmand i Stavedskov.
2. Anne Marie Lund, født 20. marts 1905. Hun blev gift 30. november

1926 med gårdejer Martin Schmidt i Høgsbro.

3. Aksel Kristensen Lund, født 10. februar 1907. Han blev gift med Jensmine Lassen, der var født 23. februar 1904 i Hviding. Han er gårdejer på hendes fødegård.
4. Else Kathrine Lund, født 26. februar 1909. Hun blev gift 1934 med Hans Henrik Klinge. Se Tøndervej 59.
5. Kathrine Marie Lund, født 17. februar 1911. Død 7. maj 1912, 1 år gammel.

I 1943 solgte Johan Lund ejendommen og lod opføre et hus på Ribevej 3, hvor Johan og Anne Dorthea Lund boede i deres alderdom. Anne Dorthea døde 17. december 1957, 76 år gammel og Johan døde 1. december 1961, 88 år gammel. Landbrugsejendommen solgte Johan Lund til:

Niels Westergaard Hansen.

Han er født 1. november 1916 i Ribe og søn af Anders Peder Hansen og Hanne Christine Nielsine Westergaard. Han drev tømrervirksomhed i Ribe. Niels W. Hansen blev gift 2. juli 1938 i Ribe med Betty Schmidt, der var født 20. november 1913 i Tved ved Ribe som datter af gårdejer Carl Andersen Schmidt og Bothilde Hansen. Betty og Niels W. Hansen fik følgende børn:

1. Edith Hansen, født 12. oktober 1939. Gift 10. juni 1962 med Mads Schelde Hansen, der var født 24. marts 1935 i Vilslev. Han er murer. De bor Harevej 4, Egebæk.
2. Inger Hansen, født 12. marts 1941. Gift 7. maj 1959 med Jens Hansen Beck, der er født 1. september 1936 i Roager. De bor Vesterbyvej 39 i Tobøl.
3. Elly Hansen, født 8. oktober 1942. Gift 14. december 1974 i Ribe med Laurids Enemark Mortensen, der er født 28. maj 1939 i Raahede. Han er gårdejer i Raahede.
4. Niels Erik Hansen, født 12. november 1943 i Egebæk. Han var en tvilling. Han omkom ved automobilulykke 29. november 1976.
5. Carl Christian Hansen, født 12. november 1943. Han blev gift 27. august 1966 i Velling med Birthe Poulsen, der er født 2. oktober 1948 i Velling. De bor: Den Gamle Kro i Bredebro.
6. Anna Lise Hansen, født 25. maj 1945. Gift 18. april 1980 med Bent Holt, der er født 18. marts 1950. De bor Kirkegade 3 i Bredebro.
7. Anders Peter Hansen, født 20. december 1946. Gift 15. april 1969 i Hviding med Marie Christina Gothardsen, der er født 21. juni 1947 i Enderup. Han driver virksomheden, Ribe Vulkanisering på

Industrivej 19, Ribe.

Niels W. Hansen overtog ejendommen ifølge skøde lyst 27. februar 1943 med 8,5 ha. Jorden, der ligger syd for bækken, blev frasolgt til byggegrunde. Ifølge skøde lyst 27. maj 1968 solgte Niels W. Hansen ejendommen til Karsten G. Hansen. Niels W. Hansen og Betty bor nu Toftevej 29 i Hviding.

Karsten Graungaard Hansen.

Han er født 23. september 1937 og gift 10. juni 1962 med Betty Frigaard Madsen, der er født 10. november 1939. De fik 2 børn:

1. Søren Karsten Graungaard Hansen, født 1969. Han er tømrer.
2. Agnete Graungaard Hansen, født 1973. Hun er student. I 1992 på Ollerup gymnastikhøjskole.

Karsten Hansen lod i 1969 opføre et nyt stuehus til gården og den gamle er udlejet. Til gården er der et areal på ca. 7½ ha.

V. Vedsted Vej 40



Dette hus ejes i dag af Esther og Hans Rasmussen og er opført 1855. Huset er af befolkningen her på egnen blevet kaldt, Pjalttenborg. Dette navn hentyder måske til, at her har boet folk, som levede i armod, men det må dog stå hen i det ussive. I 1855 solgte storbonden i V. Vedsted en parcel hedejord på en halv ha. til Niels Madsen Schmidt. Peder Davidsen havde erhvervet denne parcel ved køb af hele gården, Sprækvej 3 i 1854. Den første ejer af dette hus var altså:

Niels Madsen Schmidt.

Han var ikke født i V. Vedsted og levede ugift, indtil han i 1861 solgte huset og flyttede fra sognet. Han solgte til:

Mikkel Poulsen.

Han havde tidligere boet på Tørvevej 20 i Sdr. Farup, men solgte nu denne og købte huset her ifølge skøde af 23. februar 1861. Søn af Poul Mikkelsen, Sneum. Han var gift med Karen Hansen, der var født i V. Vedsted, Sdr. Kirkevej 3, den 23. august 1823. Deres bryllup stod den 5. november 1853. De fik 7 børn, hvoraf de 4 ældste blev født på ejendommen, Tørvevej 20.

1. Hans Jørgen Poulsen, født 9. august 1854.
2. Anne Kirstine Poulsen, født 25. oktober 1855.
3. Karen Marie Poulsen, født 20. august 1857. Hun blev gift 29. juli 1880 med Las Peder Lassen, der var født i Alslev 5. januar 1855. Han rejste til Amerika i 1881.
4. Anne Marie Poulsen, født 12. juli 1859. Hun fik ejendommen efter faderen.
5. Maren Poulsen, født 17. maj 1861. Hun blev gift 12. oktober 1888 med Hans Christian Feddersen, der var født i Nr. Løgum 26. oktober 1848. Se Trækærvej 26.
6. Hans Peder Poulsen, født 20. november 1863. Han blev gift 6. november 1888 med Ellen Marie Hansen. Se V. Vedsted Vej 65.
7. Poul Poulsen, født 28. maj 1866.

Mikkel Poulsens kone, Karen Hansen, døde 31. marts 1895, 71 år gammel. Han døde 25. maj 1901, 73 år gammel. Forinden var huset blevet overdraget til datteren. Skøde 14. september 1896.

Anne Marie Poulsen.

Hun var født 12. juli 1859 og blev aldrig gift. Hun passede sine gamle forældre, men hun døde 21. januar 1900, 40 år gammel. Faderen, Mikkel, var levende endnu på det tidspunkt. Huset blev den 8. maj 1900 overtaget af gårdejer Klaus M. Okholm, der boede i Okholm. Han solgte igen huset 7. november 1900 til:

Eduard Tjørnelund.

Han var født 28. marts 1874 i et gammelt hus, der lå Ulvehøjvej 1 i V. Vedsted. Han var søn af husmand Hans Tjørnelund og Jensine Holm. Han blev gift 26. november 1899 i V. Vedsted kirke med Christine Hansen, der var født i Bække 16. marts 1876 og datter af indsidder

Truels Hansen og Maren Lauridsen. Eduard Tjørnelund og Christine Hansen fik i V. Vedsted 2 børn:

1. Jensine Tjørnelund, født 6. juni 1900. Død 12. juni 1900, 6 dage gammel.

2. Hans Tjørnelund, født 24. september 1901.

Eduard Tjørnelund var arbejdsmand, men har ikke kunnet klare sine økonomiske forpligtelser og går fallit. Familien forsvinder fra V. Vedsted. Tvangsauktion den 7. november 1905. Her bliver huset købt af:

August Harbæk.

Han var grænssegendarm og gift med Mette Marie Nielsen. De var tilflyttere og ikke født i sognet. De fik, mens de boede i huset her, 2 børn:

1. August Harbæk, født 12. juli 1906.

2. Alvida Charlotte Harbæk, født 5. marts 1908.

Sergent August Harbæk flytter igen fra sognet i 1911 og sælger ejendommen til:

Jes Lorenzen.

Han får skøde på huset lyst 19. juli 1911. Han var født i Agtrup, som ligger syd for Kolding fjord. Han var født her 21. april 1867. Han ernærede sig som brøndgraver og var ikke gift, men havde husbestyrerinde. Han solgte huset i 1919 til enken:

Maren Svensson.

Hun var født 19. juni 1880 i Sdr. Bøel og blev gift ca. 1903 med Peder Svensson. De fik følgende levende børn:

1. Anna Svensson, født 8. august 1903.

2. Svend Svensson, født 21. april 1906.

3. Else Svensson, født 5. juli 1907.

4. Anders Svensson, født 9. december 1909.

5. Elna Svensson, født 25. juli 1911.

6. Niels Svensson, født 30. maj 1913.

7. Herman Svensson, født 23. december 1914. Se videre under V. Vedsted Vej 67.

8. Aksel Svensson, født 2. marts 1916.

9. Petra Svensson, født 21. juni 1917.

10. Jenny Svensson, født 27. april 1919.

11. Johannes Svensson, født 24. december 1923. Se Sdr. Farup Hedevej 3.

Maren Svensson var født Hansen og havde sammen med Peder Svensson en gård i Sejstrup. Efter Peder Svenssons død i 1919 blev gården solgt, og Maren Svensson købte huset her og flyttede til Egebæk. Her blev hun efter nogle års forløb gift med Søren Bruun, der var født 12. maj 1880 i Astrup, Brøns sogn. Han døde i Egebæk den 21. august 1956. Maren Svensson døde 13. november 1957. Huset blev herefter købt af:

Charles Poulsen.

Han var postbud og boede i huset i nogle år. Huset blev senere overtaget af landsretssagfører Torben Bisgaard i Ribe. Han solgte 1. juli 1963 huset til:

Hans Sørensen Rasmussen.

Han var født 20. juli 1933 i Nr. Farup som søn af Agnetha og Christian Rasmussen. Han blev gift 28. april 1955 i Nr. Farup kirke med Esther Hansen, der var født 25. februar 1935 i Fole som datter af Sofie og Hans Jørgen Hansen. Hans Rasmussen kørte en tid lastbil og er nu førtidspensionist. Esther er hjemmehjælper. De fik følgende børn:

1. Anette Rasmussen, født 20. december 1955 i Janderup sogn. Gift 12. september 1981 i Hviding kirke med Carl-Otto Hansen. De bor Kløvertoft 3 i Hviding. Han er plejer.
2. Jørgen Hansen Rasmussen, født 14. januar 1958 i Ølufvad, Vester Nebel. Gift i Ribe domkirke 1. december 1984 med Solvej Jessen. De bor Aabrinken 62, Skjern. Han er lagerarbejder.
3. Aage Rasmussen, født 24. februar 1960 i Janderup sogn. Gift 12. oktober 1989 med Charlotte Poulsen. De bor V. Vedsted Byvej 25. Se der.
4. Flemming Rasmussen, født 31. marts 1961 i Janderup sogn. Han er ugift maskinarbejder. Bor Jedsted Klostervej 61.
5. Vibeke Rasmussen, født 29. september 1965 på V. Vedsted Vej 40. Hun er ugift køkkenassistent. Hun bor Øster Digetoft 6 i Hviding. De første sten til dette hus blev lagt i 1855, men huset har selvfølgelig siden da været udsat for mange forbedringer.

V. Vedsted Vej 42

Ejendommen her er en nedlagt landbrugsejendom, som ejes og

beboes af Anna Kathrine Christensen. Ejendommens første bygninger er opført her 1866 af:

Jens Hansen.

Han købte ifølge skøde af 24. juni 1866 en parcel her fra gården matr.nr. 4 af gårdmand Thomas Lauritsen. Gården lå på Degnetoftevej 2 og blev udstykket dette år. Bygningerne blev købt af V. Vedsted kommune og brugt til fattiggård. Jens Hansen lod opføre bygninger på denne parcel og købte jord til. Jens Hansen var født 15. juli 1833 på ejendommen Sdr. Kirkevej 3 i V. Vedsted som søn af smeden, Hans Jørgen Jensen. Han blev gift 4. maj 1865 med Laurine Johansen Hjort, der var født 28. marts 1842 på ejendommen V. Vedsted Vej 58 og datter af Johan Thomsen Lauridsen Hjort. Jens Hansen og Laurine Hjort fik 3 børn i V. Vedsted:

1. Karen Hansen, født 25. november 1865. Hun blev født, før de fik bygget huset.
2. Anne Elise Hansen, født 18. september 1867.
3. Hans Jørgen Hansen, født 16. august 1870.

Jens Hansen havde denne ejendom indtil 1872, da han solgte den til sin svoger:

Kristen Pedersen.

Han var født 20. januar 1844 i Ravning, Kalvslund sogn. Han blev gift 24. april 1872 i V. Vedsted kirke med Karen Johansen Hjort, der var født 8. august 1847 på ejendommen V. Vedsted Vej 58 og datter af Johan Thomsen Hjort. Kristen Pedersen tjente i V. Aabølling og Karen Johansen Hjort tjente i Brøns mølle, da de lærte hinanden at kende. De fik sammen i V. Vedsted følgende børn:

1. Peder Kristian Pedersen, født 18. december 1870. Han blev senere lærer og blev også landmand. Se ejendommen Trækærvej 3.
2. Ane Marie Pedersen, født 31. januar 1873.
3. Marie Kristine Pedersen, født 5. april 1875.
4. Ester Marie Pedersen, født 3. september 1877.
5. Birgitte Pedersen, født 22. juli 1879.

Kristen Pedersen solgte i 1910 ejendommen her og købte i 1911 ejendommen Trækærvej 3. Han solgte stedet her ifølge skøde lyst 3. august 1910 til:

Michael Pedersen.

Han var født 26. maj 1875 i Seem og blev uddannet til grænse-

gendarmer. Først var han ved grænsen i V. Vedsted og senere i Seem. Han blev gift ca. 1902 med Else Marie Hansen, der var født 27. maj 1875 i V. Vedsted som datter af indsidder Anders Hansen og Ane Kathrine Nielsen. Michael Pedersen og Else fik 2 børn:

1. Hans Andersen Pedersen, født 22. september 1903. Husmand Lille-mosevej 4.
2. Anna K. Pedersen, født 7. januar 1906 i Seem. Gift med Jørgen Johansen. Se V. Vedsted Vej 67.

I 1919 solgte Michael Pedersen ejendommen her og flyttede til Lille-mosevej 3. Her havde han i 1918 købt et lille husmandsbrug af Jacob Valdemar Madsen. Den næste, som flyttede ind på ejendommen her, var:

Christian Valdemar Pedersen.

Han fik skøde på stedet lyst 4. april 1919. Han solgte dog 2 år efter til:

Hans Hermann Pedersen.

Han fik skøde lyst 16. marts 1921. Han havde ligeledes ejendommen i ganske kort tid. Han solgte året efter til:

Hans Jensen Christensen.

Han fik skøde lyst 8. november 1922. Han solgte igen ejendommen i 1924 til:

Andreas Christian Christensen.

Han var født 26. september 1899 i Rousthøje, Grimstrup sogn. Han var gift med Stine Marie Lausen, der var født i Brøns sogn 1. november 1901. De fik 4 børn:

1. Carl Lausen Christensen, født 14. januar 1926. Han fik senere gården.
2. Arne Christensen, født 25. februar 1931. Han fik efter faderen gården, som ligger Ribevej 8.
3. Margrethe Christensen, født 12. december 1937. Gift med Victor Laugesen.
4. Jens Christensen, født 25. juli 1941. Død.

Andreas Chr. Christensen havde til gården ca. 40 tdr. land. Han afstod den i maj 1950 til sønnen:

Carl Lausen Christensen.

Han var født 14. januar 1926 og blev gift med Anne Cathrine Gade,

der var født 10. maj 1928 i Kjelst, Billum sogn. Hun var datter af Marie og Anton Gade. Anne Kathrine og Carl fik følgende børn:

1. Kristine Marie Christensen, født 21. november 1952. Dræbt ved færdselsuheld den 10. december 1960.
 2. Henning Christensen, født 30. april 1956 og gift 27. juni 1981 i Hviding med Ingrid Clausen. De bor Lyngtoft 4 Hviding. Han er mekaniker.
 3. Asta Annette Christensen, født 6. februar 1959. Hun blev gift 15. september 1979 i Vilslev med Hans Toft Hansen. Han er repræsentant og hun er dagplejemor. De bor Valmuemarken 1 i Gredstedbro.
 4. Aksel Gade Christensen, født 11. juni 1964. Han bor sammen med Lissi Michaelsen på V. Vedsted Vej 3.
- Carl L. Christensen døde 14. maj 1980. Gården nedlagt ved jordfordeling i 1981 og Anne Cathrine bor nu i bygningerne.

V. Vedsted Vej 46. Klithulen

Dette hus er bygget 1943 og tjente først som bolig ved en rævefarm. I 1975 blev huset med 5700 m² solgt af Frode Kjems til datteren:

Birthe Kjems.

Hun er født 9. april 1949 i Klithytten, V. Vedsted Vej 48 og datter af Aase og Frode Kjems. Hun blev gift 30. juli 1976 i V. Vedsted med Knud Lindstrøm Jepsen, der er født 29. september 1945 i Esbjerg og søn af Helga og Viggo Jepsen. Knud og Birthe har 2 børn:

1. Lars Lindstrøm Kjems Jepsen, født 23. december 1978.
2. Jens Lindstrøm Kjems Jepsen, født 4. februar 1980.

Huset, som ligger gemt i skoven, er ombygget og fremtræder i dag som et moderne parcelhus.

V. Vedsted Vej 48. Klithytten

I 1939 overtog Frode Kjems 13 ha. plantage efter sin far, Olav Kjems. Inde i denne plantage startede Frode Kjems og hans forlovede, Aase Dahl, i 1940 på at opføre et blokhus. Huset blev opført af træer, som

blev fældet i egen skov. Al arbejdet blev udført af de to i fællesskab og i deres fritid. Aase gik samtidig på statsseminariet i Ribe. I 1942 stod det nye blokhus færdig og de unge kunne flytte ind. Huset blev kaldt Klithytten. Huset finder man, når man fra hovedvej 11 kører ad V. Vedsted Vej til man kan se V. Vedsted kirke. Derefter drejer man til højre gennem en plantage og når frem til huset. Frode Kjems født 6. marts 1911 i Nr. Alslev på Falster som søn af Marie og Olav Kjems. Han blev gift 29. november 1942 i Hviding kirke med Aase Dahl, der var født 4. november 1920 i Karup, Jylland, og datter af stationsforstander i Hviding, Jens Dahl og kone, Karen. Frode og Aases børn:

1. Jørn Kjems, født 11. oktober 1943 i V. Vedsted. Han er overlærer og blev gift 17. oktober 1970 i Silkeborg med Vibeke Lund Christensen.
2. Finn Kjems, født 17. april 1945 i V. Vedsted og gift 29. december 1987 i Polen med Anna Wojtylak. De bor i Frogner, Norge. Han er civilingeniør.
3. Marie Kjems, født 18. august 1946 i V. Vedsted og gift i V. Vedsted 26. juni 1971 med Nis Juhl. De bor i Hobro, hvor hun er overlærer.
4. Birthe Kjems, født 9. april 1949 i V. Vedsted og gift 30. juli 1976 i V. Vedsted med Knud Lindstrøm Jepsen. Hun er lærer ved Hviding skole. De bor V. Vedsted Vej 46.

Frode Kjems har været arkitekt og Aase Kjems var overlærer ved V. Vedsted skole.

V. Vedsted Vej 52. Skovhuset

Dette hus blev bygget 1946 af forstander Olav Kjems til frugtlager med en lejlighed på første sal. På det tidspunkt var der ca. 800 frugttræer plantet på det ret store areal, som hørte til grunden. I 1953 købte Erling Albrechtsen huset med et areal på 10 ha. af Olav Kjems's enke, Anne. Frugtlageret blev da brugt til dyrkning af champignon. senere var her kyllinge- og kalkunopdræt samt hønseri. I 1970 blev frugtlageret ombygget til beboelse. Erling Albrechtsen er født 15. februar 1915 i Gøderup som søn af Anna Lindholm og Albrecht Albrechtsen. Han blev gift 5. oktober 1941 med Inger Kjems, der er født 8. december 1917 i Skive og datter af Marie Thomsen og Olav Kjems. Olav Kjems var forstander på V. Vedsted efterskole fra 1926 til sin død 1952. Inger og Erling Albrechtsen fik følgende børn:

1. Solvejg Kjems Albrechtsen, født 30. januar 1943. Gift 13. juni 1970 i Ribe med Hans Jørgen Skuldbøl, der er gårdejer. Bor Borgbjerggaard, Blegin. Solvejg er afdelingssygeplejerske.
 2. Frode Kjems Albrechtsen, født 5. februar 1946 i Roskilde. Han blev gift 13. juli 1971 med Mette Iwersen. De bor Toftagervej 25 i Brønshøj. Han er ingeniør og hun er lærer.
 3. Karin Kjems Albrechtsen, født 29. maj 1948 i Roskilde. Gift 5. marts 1977 på Ribe rådhus med Michael Ege. De bor Østerbrogade i København og er begge arkitekter.
 4. Dorthe Kjems Albrechtsen, født 13. juni 1953 i V. Vedsted. Hun er gift 26. juli 1978 med Hans Jørgen Andersen. Han er læge og hun er sygeplejerske.
 5. Birgitte Kjems Albrechtsen, født 1. februar 1956 i V. Vedsted. Hun er gift 13. august 1983 på Ribe rådhus med Antti Sarirenen. De bor i Søborg. Hun er grafiker og han er guitarist.
- Inger og Erling er nu pensionister og bor i parklignende omgivelser øst for V. Vedsted by.

V. Vedsted Vej 54

Her ligger i dag en landbrugsejendom, som ejes af Inge Lise og Jens Jørgen Kruuse. Den hører ikke til de gamle ejendomme i V. Vedsted. Det første hus her er opført 1903-04. I 1903 købte gendarm Jens Peter Jensen en lille jordlod her matr.nr. 4 af skrædder Peder Nielsen Scherlund, der boede V. Vedsted Vej 94. Det var en jordlod, han havde købt af V. Vedsted kommune. I 1903 kom til V. Vedsted en gendarm:

Jens Peter Jensen.

Han var født 13. december 1873 i Stenstrup sogn på Sydfyn og gift med Maren Kirstine Dorthea Lund, der var født 20. december 1877 i Darum. De fik i V. Vedsted 2 børn:

1. Betty Jensen, født 16. december 1904.
2. Carlo Lund Jensen, født 4. juni 1909.

Jens Peter Jensen købte til huset et par parceller matr.nr. 1f og 25e. Han solgte dog ejendommen ifølge skøde lyst 3. juli 1918 til:

Jens Chr. Lindhøj.

Han var ligesom sin forgænger sergent ved grænsegendarmeriet, men

der kendes intet til manden. På grund af grænseflytningen solgte han ejendommen ifølge skøde lyst 18. juni 1919 til:

Anders Warming.

Der kendes intet til denne mand. Han solgte ifølge skøde tinglyst 2. oktober 1929 ejendommen til:

Niels Peter Hansen Petersen.

Han var født 10. september 1884 på Hvidebrogaard i Kalvslund sogn og gift 6. november 1908 med Kirstine Knudsen, der var født 12. oktober 1884 på Ribe Mark. De fik følgende børn:

1. Hans Pedersen, født 2. oktober 1915 i Kalvslund. Han overtog ejendommen her efter faderen.
2. Elna Marie Pedersen, født 8. oktober 1916 i Kalvslund. Hun er gift med Niels Hansen i Øster Vedsted. De bor Øster Vedsted Vej 23. Tidligere gårdejer.
3. Knud Knudsen Pedersen, født 21. november 1917 i Kalvslund. Han er gift med Kirsten Louise Nielsen. Bor Hesselager ved Århus.
4. Svend Aage Pedersen, født 6. august 1922 i Kamp. Han bor Toftevej 7 i Hviding. Tidligere gårdejer i Raahede.
5. Helga Marie Pedersen, født 6. august 1922. En tvilling til Svend Aage. Hun døde 11. marts 1923.

Niels P. Pedersen købte i 1935 et ret stort areal fra den tidligere kro i V. Vedsted, hvor manden gik fallit. I 1945 solgte han gården til sønnen, Hans Pedersen, og købte en mindre ejendom, V. Vedsted Vej 87. Se der.

Hans Pedersen.

Han overtog gården ifølge skøde lyst 2. oktober 1945. Han blev gift 9. maj 1942 med Eva Petersen, der er født 23. juli 1920. I ægteskabet fødtes en datter:

1. Klara Kirstine Pedersen, født 15. juli 1945 i Vejen.

Hans Pedersen solgte gården i 1971 til Kaare Lorentzen og købte huset Ribevej 2C, Egebæk.

Kaare Lorentzen.

Han er født 15. juni 1947 og blev gift med Anne Hansen, der er født 21. januar 1949 i Toreby på Lolland som datter af Frode Hansen. De fik 2 børn:

1. Lisbeth Lorentzen, født 6. marts 1970.

2. Heine Lorentzen, født 17. oktober 1972.

Anne og Kaare Lorentzen blev skilt og Anne Lorentzen købte i 1979 huset, Sdr. Kirkevej 33 i V. Vedsted. Hun bor ikke mere i huset, men er stadig ejer af dette. Kaare Lorentzen solgte den 1. september 1978 gården til:

Jens Jørn Kruse.

Han er født 31. december 1947 i Øster Vedsted som søn af Anna og Henrik Kruse i Øster Vedsted. Han blev gift 15. januar 1967 i Rejsby kirke med Inge-Lise Nygaard, der er født 2. september 1947 i Raahede, Hviding sogn, som datter af Anne og Kresten Nygaard. Inge-Lise og Jens Jørn Kruses børn:

1. Leif Nygaard Kruse, født 23. april 1967. Gift 13. april 1991 med Jytte Lund. De driver Vadehavsbareriet i V. Vedsted. V. Vedsted Vej 145.
2. Marianne Nygaard Kruse, født 28. marts 1970 i Højer. Hun bor i Øster Vedsted og er social- og sundhedsmedhjælper.
3. Jan Nygaard Kruse, født 14. september 1974 i Ribe. Han er landbrugsmedhjælper.

Jens Jørn Kruse blev landmand, da han i 1978 købte gården. Inge-Lise er uddannet ekspeditrice og arbejder stadig i dette erhverv. Gården kaldes Bækagergaard og til denne hører et areal på ca. 25 ha.

V. Vedsted Vej 58



Her, hvor nu Ove Madsen bor, lå for 250 år siden hyrdehuset i V. Vedsted, det sted, hvor byhyrden boede. Huset hørte til Hospitalet i Ribe og hørte til den kongerigske del af landsbyen. På dette sted lå det østligste hus i den gamle landsby og har sikkert ligget her længe før, denne beretning begynder. Den første, som vides at have boet i dette hus, var hyrden:

Søren Nielsen Rytter.

Han var født ca. 1711 og blev gift 23. november 1742 med Anne Margrethe Mathiasdatter, der var født 1717. De fik i deres ægteskab 7 børn:

1. Mathias Sørensen, født 9. august 1743. Død 7. september 1763, 20 år gammel.
2. Jens Sørensen, født 11. august 1745. Død 24. december 1745.
3. Mette Marie Sørensdatter, født 24. juni 1747. Død 12. februar 1759, 11 år gammel.
4. Hans Sørensen, født 10. marts 1752.
5. Anna Sørensdatter, født 19. juni 1753.
6. Maren Sørensdatter, født 20. marts 1755.
7. Kiesten Sørensdatter, født 27. juli 1757. Død 13. august 1757.

Den 7. august 1757 døde Søren Nielsen Rytters kone, Anne Margrethe, knap 40 år gammel. I 1758 blev Søren Nielsen Rytter gift anden gang og nu med Mette Ennevoldsdatter. Om hende vides intet, men hun fik sammen med Søren Nielsen 3 børn:

1. Anne Margrethe Sørensdatter, født 20. september 1758. Død 5. december 1761, 3½ år gammel.
2. Ennevold Sørensen, født 17. august 1760.
3. Anna Margrethe Sørensdatter, født 4. maj 1763. Begravet 21. august 1763.

Søren Nielsen Rytters kone, Mette, døde ca. 1764, men hendes død er ikke indført i kirkebogen. Han bliver gift tredje gang 14. november 1767 med Mette Lauridsdatter, der var født på Manø ca. 1740. I dette ægteskab fødtes 5 børn:

1. Mette Margrethe Sørensdatter, født 2. juni 1768.
2. Mette Kirstine Sørensdatter, født 30. marts 1770.
3. Dorethe Margrethe Sørensdatter, født 24. september 1773. Død 12. marts 1776, 3 år gammel.
4. Hans Laurits Sørensen, født 29. januar 1779. Død 4. maj 1779.
5. Kirsten Sørensdatter, født 3. september 1781. Død 11. september 1781.

Søren Nielsen Rytter var 70 år, da det sidste barn blev født, og han døde året efter den 11. november 1782, 71 år gammel. Tre år efter den 21. november 1785, fandt man hans kone, Mette Lauridsdatter, druknet i bækken, 45 år gammel. Hvad der blev af de små børn, som ikke var døde, melder historien intet om. De blev født i stor fattigdom og har vel levet i fattigdom. I 1770-erne blev marker og vange udskiftet og jorden fordelt mellem gårdene. Stillingen som byhyrde ophørte og Søren Nielsen Rytter var den sidste. Man gik nu over til markvogtere eller markmænd. Søren Nielsen har vel stoppet i 1775, og der kom en ny mand ind på ejendommen, som nu var et lille husmandsbrug. Ved udskiftningen var der tillagt lidt jord til huset. Den nye mand på stedet var:

Jens Jensen.

Han var født i Raahede og blev gift i V. Vedsted kirke 21. oktober 1775 med Birgitte Andersdatter, der var født 5. juni 1750 som datter af Anders Jacobsen Beck, se Vester Bjergvej 9. Jens Jensen var husmand og gik ud for at tjene en dagløn. Hans kone vævede. I deres ægteskab fødtes en datter:

1. Esther Jensdatter, født 8. september 1776. Hun blev gift med Hans Pedersen Callesen, og de overtog senere stedet.

Jens Jensen havde, inden han overtog ejendommen her, haft en lille ejendom lige nord for kirken. Se Vester Bjergvej 9. I 1779 overtog han så det lille sted her. Jens Jensen døde 5. marts 1817, 78 år gammel, og hans kone, Birgitte Andersdatter, døde 5. april 1811, 61 år gammel. De var da begge aftægtsfolk, idet det lille husmandsbrug var afstået til svigersønnen:

Hans Pedersen Callesen.

Han var født 31. oktober 1757 i V. Vedsted, Skoleallé 6, Rosengaarden. Han var søn af Peder Mathiasen og Karen Truelsdatter. Han blev gift 7. januar 1804 med Esther Jensdatter, der var født på ejendommen 1776. I deres ægteskab fødtes følgende børn:

1. Karen Hansdatter, født 7. september 1804.
2. Jens Peter Hansen, født 12. marts 1806. Død 12. juni 1806.
3. Anne Hansdatter, født 7. september 1808. Det blev hende, der fortsatte slægten på stedet, idet hun blev gift med den næste ejer Johan Thomsen Hjort.

Hans Pedersen Callesen var foruden husmand også tækkemand. Han døde som aftægtsmand på ejendommen 8. februar 1846, 88 år

gammel. Hans kone, Esther Jensdatter, døde 23. juli 1855, 79 år gammel. Ejendommen var nu overtaget af svigersønnen:

Johan Thomsen Lauridsen Hjort.

Han var født i Tjæreborg den 12. november 1809 som søn af Laurids Thomsen Hjort. Han havde en søster, Anne Marie Lauridsdatter, der var gift med Niels Andersen, se Ulvehøjvej 16. Johan T. L. Hjort blev gift 30. oktober 1830 med ovennævnte Anne Hansdatter, der var født på stedet. I deres ægteskab fødtes 10 børn:

1. Hans Peter Callesen, født 26. januar 1831. Han blev gift 20. december 1857 med Marie Cathrine Mørck, født i Ribe 28. juni 1833 datter af Jens Jørgensen Mørck.
2. Anne Marie Johansen Hjort, født 11. januar 1835. Hun blev gift 29. oktober 1858 med Peder Christensen Møller, der var født 11. februar 1835 i Rejsby. Daglejer i Rejsby.
3. Jens Peter Johansen Hjort, født 3. januar 1837. Han blev gift 2. maj 1863 med Mette Marie Jepsdatter. Se V. Vedsted Vej 145.
4. Esther Johansen Hjort, født 23. august 1839. Hun blev gift 4. marts 1864 med Andreas Lorentzen, der var født 16. juni 1842 i Nørbølling. Hun døde 13. marts 1866 i V. Vedsted.
5. Laurine Johansen Hjort, født 28. marts 1842. Hun blev gift 4. maj 1865 med Jens Hansen, der var født 15. juli 1833. Se Sdr. Kirkevej 3.
6. Laust Johansen Hjort, født 16. oktober 1844.
7. Maren Johansen Hjort, født 8. august 1846. Hun var en tvilling til næste barn.
8. Karen Johansen Hjort, født 8. august 1846. Hun blev gift 24. april 1872 med Kristen Pedersen, der var født 20. januar 1844 i Raving, Kalvslund sogn. Se V. Vedsted Vej 42.
9. Niels Hansen Johansen Hjort, født 7. november 1848.
10. Anne Mette Johansen Hjort, født 28. juni 1851. Hun blev gift 10. maj 1882 med skorstensfejer Niels Lambertsen Keller, der var født i Ribe 23. november 1859. Han blev den, der senere overtog ejendommen.

Johan Thomsen Lauridsen Hjort døde 17. september 1887 hos svigersønnen, Niels L. Keller. Hans kone, Anne Hansdatter Callesen døde 7. december 1884, 76 år gammel. Den 11. november 1883 skødede Johan Thomsen Hjort ejendommen til sin svigersøn:

Niels Lambertsen Keller.

Han var født i Ribe 28. juni 1851 og var skorstensfejer. Han blev som

nævnt gift 1882 med Anne Mette Hjort og i V. Vedsted fødtes 4 børn:

1. Lars Thomsen Keller, født 17. april 1883.
2. Andreas Kristian Keller, født 13. juni 1884.
3. Konrad Lassen Keller, født 12. januar 1886.
4. Thomas Keller, født 8. januar 1888.

Den 6. november 1888 solgte Niels L. Keller ejendommen og flyttede til Ribe. Han solgte til:

Anders Peder Andersen.

Han var født i Flynder sogn 3. juli 1860 og blev gift 6. november 1885 med Ane Cecilie Marie Tjørnelund, der var født 28. november 1865 i V. Vedsted i et hus, som lå omtrent, hvor Ulvehøj 1 nu ligger. Hun var datter af husmand, Hans Tjørnelund og Jensine Holm. Se Ulvehøjvej

1. Anders *Peder* Andersen og Ane fik følgende børn:

1. Ane Marie Andersen, født 13. november 1885. Hun blev gift 31. maj 1908 med Knud Hansen. Se Tøndervej 37, Sdr. Farup Mark.
2. Jens Kristian Andersen, født 4. august 1889. Gift 1918 med Louise. De havde en landbrugsejendom i Aarre. Senere bosat i V. Vedsted, Sdr. Kirkevej 2.
3. Jensine Andersen, født 12. marts 1892. Hun blev gift 1. december 1917 med lagerforvalter Hans Peter Andreas Hansen Foged fra Tørring.
4. Kirstine Andersen, født 28. februar 1894. Død 9. september 1901, 7 år gammel.
5. Dagmar Andersen, født 10. april 1896.
6. Lovise Hansemine Andersen, født 17. juli 1897.
7. Hans Andersen, født 14. april 1900.
8. Adolf Andersen, født 5. juni 1902. Han blev gift 1937 med Meta Klaaby. De overtog senere hans fødehjem.
9. Kristine Andersen, født 6. maj 1904. Hun blev gift 6. maj 1927 med Elkan Agentoft, der var født 8. marts 1902.
10. Karl Andersen, født 1. nov. 1969 udvandret til Kanada.

Mens Anders Peder Andersen havde ejendommen, brændte de gamle bygninger efter lynnedslag og der blev bygget nye bygninger ca. 1906. I 1937 afstod Peder Andersen ejendommen til sønnen, Adolf Andersen. Han købte samme år huset Sdr. Kirkevej 2 i V. Vedsted, hvor Ane og Peder Andersen tilbragte deres alderdom.

Adolf Andersen.

Han var født 5. juni 1902 og blev gift 1937 i V. Vedsted kirke med Meta

Marie Klaaby, der var født 18. november 1907 i Øster Vedsted som datter af Hans Hansen Klaaby og Anna Clausen. Se endvidere Degnetoftevej 1. I deres ægteskab fødtes datteren:

1. Anna-Vera Andersen, født 1. september 1940. Gift 1960 med Jannik Madsen. De fik senere gården.

Adolf Andersen forøgede ved køb af jord gårdens areal betydeligt. I 1960 var der til gården 28 ha. Der blev bygget nyt stuehus og det gamle blev inddraget i staldbygningerne. I 1960 blev gården afstået til svigersønnen, Jannik Madsen. Adolf Andersen og Meta købte i 1960 huset V. Vedsted Vej 82 af Hans Niensens enke, Kristiane.

Jannik Petersen Madsen.

Han blev født 19. oktober 1938 i Raahede som søn af Hans J. Madsen og Maria Petersen. Gift 10. december 1960 med AnnaVera Andersen, der var født på gården. Deres børn:

1. Ove Andersen Madsen, født 8. marts 1963 i V. Vedsted. Han har i 1990 forpagtet gården.
2. Uffe Andersen Madsen, født 17. januar 1967. Han bor Gyden 10 i Jernvedlund og er lagerarbejder på korn- og foderstoffirmaet.
3. Helle Vibeke Madsen, født 21. november 1970 i Esbjerg. Hun bor nu i Tønder og er under uddannelse indenfor social- og sundhedsvæsenet.

Anna-Vera og Jannik døbte deres gård, Hyrdegaarden. Her lå nemlig i meget gamle dage det østligste hus i V. Vedsted, hvor hyrden boede. Den 23. december 1990 købte Anna-Vera og Jannik Madsen huset, V. Vedsted Vej 94, af Else Michelsen og bor nu her, medens sønnen, Ove har forpagtet Hyrdegaarden. Jannik Madsens fader, Hans Madsen, døde 4. maj 1987 på Ribe Sygehus. Hans moder, Maria Petersen, døde 10. august 1989. Anna-Veras fader, Adolf Andersen, døde 25. april 1990 på Ribe Sygehus.

Ove Andersen Madsen.

Han er født 8. marts 1963 og forpagtede Hyrdegaarden 14. januar 1991. Han er søn af Anna-Vera og Jannik Madsen, der stadig ejer gården, men er flyttet til huset V. Vedsted Vej 94, hvor de nu bor. Ove Madsen bor sammen med Winie Moeslund Hansen, der er født 25. marts 1965 i Odense som datter af Birthe og Max Hansen.

V. Vedsted Vej 59

Dette hus er oprindeligt opført 1935 – 36 af Peder Riber Okholm. Huset blev bygget som et bjælkehus inde i en skov, som da stod på stedet.

Peder Riber Okholm.

Han var født i V. Vedsted 14. marts 1906 på gården Skovmark, som han ejede fra 1929 til 1933. Efter at være gået fra gården holdt han et areal på ca. 9 ha. med skov, og her byggede han dette bjælkehus. Han boede i dette til 1941, da han købte gården Enderupvej 2. Huset her blev solgt til:

Michael Pedersen.

Han var født 26. maj 1875 i Seem og gift med Else Marie Hansen. De kom fra ejendommen Lillemosevej 3, men havde også haft ejendommen V. Vedsted Vej 42. Michael Pedersen satte en mur omkring huset. Huset arvedes af deres datter:

Anna Kathrine Pedersen.

Hun var gift med Jørgen Johansen. Se videre under V. Vedsted Vej 67. Han solgte gården i 1949, og nu flyttede Anna og Jørgen Johansen ind i huset, som man moderniserede. Jørgen Johansen døde 28. august 1973 og Anna Kathrine døde 29. november 1987. Det var nu deres døtre, Else og Marie, som arvede huset. Ove Bork gift med Marie Johansen har købt skoven, medens huset er fraskilt og solgt til:

Vera og Niels P. Nielsen.

V. Vedsted Vej 64



Her ligger et hus, som i dag ejes og beboes af Jens Peder Pedersen. Dette hus ligger nord for bækken, så en vej fører fra V. Vedsted Vej over en bro op til huset. I gamle dage og det vil sige i 1600-tallet lå her 3 huse, som hørte under Ribe Hospital eller klosteret. Disse 3 huse havde et fælles navn ligesom Okholm, de kaldtes Heegaard, som vel er en udtale af Hedegaard. Dette navn, Heegaard, findes altid i kirkebogen om personer, der er fra dette område, og har været brugt helt op i vort århundrede. For at skelne de tre huse fra hverandre vil her blive brugt de tre huses matrikelnumre. Det var numrene 25 – 42 – 69. Matr.nr. 42 er det hus, hvor nu Jens P. Pedersen bor, og det begynder vi med. Her boede i 1765:

Peder Lützen

Han var født ca. 1738 og søn af Hans Lademand og Bodil Kallesdatter. Hun var af gammel Vedsted slægt, idet hun var født 1698 på gården, Skoleallé 6. Peder Lützen blev gift 1765 med Karen Sørensdatte fra Darum. De fik følgende børn:

1. Bodil Pedersdatter, født 17. oktober 1765. Hun fødte 19. marts 1795 en uægte søn, Peder Andersen Møller. Barnefader var Anders Jensen Møller fra Sdr. Farup.
2. Søren Pedersen Lützen, født 7. oktober 1767.

3. Else Pedersdatter, født 11. november 1769. Hun blev gift med Hans Knudsen og de fæstede senere den lille ejendom.
4. Peder Pedersen Lützen, født 24. december 1772.
5. Hans Christian Pedersen Lützen, født 7. marts 1775. Han blev gift 26. maj 1821. Se videre Sdr. Kirkevej 21.

Peder Lützens gamle forældre boede også i huset. Hans Lademand døde 27. februar 1765 og var da efter angivelse 105 år og vil, hvis det er rigtigt, være den ældste, der har levet i V. Vedsted sogn. Hans kone, Bodil Kallesdatter, døde 5. september 1777, 79 år gammel. Peder Lützen døde 26. januar 1814, 76 år gammel. Han havde da overladt huset til svigersønnen:

Hans Knudsen

Han var født ca. 1762 og blev gift 9. november 1811 med Else Pedersdatter, der var født på stedet 11. november 1769. De fik i ægteskabet en datter:

1. Anna Cathrine Hansdatter, født 25. november 1813.

Hans Knudsen døde 14. august 1835, 73 år gammel, og hans kone, Else, døde 25. januar 1837, 66 år gammel. Huset blev derefter overtaget af:

Jeppe Christensen Klinge

Han var født 1807 i Nustrup sogn som søn af Christen Nielsen Klinge. Han blev gift 9. november 1843 i Hviding kirke med Kirsten Marie Sørensen, der var født 8. oktober 1821 på gården, Ulvehøjvej 11 i V. Vedsted. Hun var ugift, da hun boede i huset her. Straks efter brylluppet flyttede Jeppe Klinge med kone til Høgsbro, hvor familien boede i mange år. Jeppe Christensen Klinge afstod huset i 1843 til:

Laurits Jørgensen Bruun

Han var født 10. maj 1784 i Sdr. Farup som søn af Jørgen Hansen Bruun. Se Sdr. Faupvej 40. Han blev gift 2. august 1838 med Anne Margrethe Nielsen, der var født 25. marts 1796 og datter af Niels Christensen og Maren Christensdatter. Se Sdr. Farupvej 5. Laurits Jørgensen Bruun og Maren fik ingen børn. Han solgte stedet 1858 til:

Niels Davidsen Hansen

Han var født 1. februar 1821 på gården, Degnetoftevej 1. Vedstedgaard i V. Vedsted. Han blev gift ca. 1858 med Anne Schmidt, der var født ca. 1827 i Skærbæk. De fik følgende børn:

1. Andreas Schmidt Davidsen, født ca. 1858 ikke i V. Vedsted.

2. Hans Schultz Davidsen, født 12. februar 1860.

3. Jes Nielsen Davidsen, født 1. oktober 1863.

Foruden Niels Davidsen boede i ejendommen endnu en familie, nemlig Niels Davidsen Hansens broder:

Michel Lauridsen Hansen

Han var født 19. februar 1829 og blev gift ca. 1859 med Anne Kristine Bohnsen, der var født ca. 1840 i Sønderjylland. De fik følgende børn:

1. Hans Christensen Hansen, født 15. oktober 1860.

2. Anne Johanne Hansen, født 7. marts 1863.

3. Peder Nielsen Hansen, født 19. oktober 1865.

Michel Lauridsen Hansen døde 20. oktober 1868, 39 år gammel, men hans enke blev dog fortsat boende i huset hos Niels Davidsen Hansen, der var ejer af dette. I 1880 solgte han ejendommen og flyttede til Øster Vedsted. Ejendommen blev solgt til:

Bartolin Andersen

Han var født 25. marts 1848 i Bramming og gift med Anne Kirstine Poulsen, der var født 25. oktober 1855 på Sdr. Farup Mark og datter af Mikkil Poulsen. Se Tørvevej 20. Bartolin Andersen og Anne Kirstine fik ingen børn, men en plejedatter opvoksede i dette hjem, og det var:

1. Karen Feddersen, født 23. maj 1892 i Trækær, V. Vedsted Mark. Hun var datter af Hans Christian Feddersen og Maren Poulsen. Begge hendes forældre døde, mens hun var lille, og hun kom da i pleje hos Bartolin Andersen, hvis kone var hendes moster. Se videre Trækærvej 26.

Bartolin Andersen købte mere jord ind til den lille ejendom og havde efterhånden et lille husmandsbrug. Bartolin Andersen døde 31. oktober 1932, 84 år gammel. Hans kone, Anne Kirstine Poulsen, døde 2. april 1937, 81 år gammel. Deres plejedatter, Karen, blev gift 1923 med Niels Valdemar Lassen og de arvede hendes plejeforældre. Se V. Vedsted Vej 91. Valdemar Lassen beholdt jorden og solgte i 1933 huset til:

Laurids Andersen Lund

Han var født 28. maj 1906 i Brøns som søn af Jesper Lund og Marie Sylvestersen. Han blev gift med Metha Marie Madsen, der var født 20. november 1907 i Egebæk. Hun var datter af Jacob Valdemar Madsen og Ane Petrine Madsen. Angående dette familieforhold se Degnetoftevej

3. Laurids Andersen Lund og Metha fik 3 børn:
 1. Anna Lund, født 20. juni 1928. Gift med Egon Thorup.
 2. Inger Lund, født 15. juni 1933. Gift Midtgaard.
 3. Viggo Lund, født 25. april 1936. Han overtog ejendommen, Lille-mosevej 4 i Egebæk, efter faderen.

I 1945 købte Laurids Lund ejendommen, Lille-mosevej 4 i Egebæk og flyttede dertil. Ejendommen her solgte han i 1943 til sin svoger:

Jens Peder Kristian Pedersen

Han er født i Jerne 21. april 1910 som søn af cyklesmed Ditlev Pedersen og Petrea Pedersen, der senere flyttede til Børsmose og endelig til Hviding St. Jens P. Pedersen blev gift 4. august 1934 med Tove Madsen, der var født Lille-mosevej 3 i Egebæk som datter af Jacob Valdemar Madsen og Ane Petrine Olsen. Tove blev født 27. maj 1917. Jens P. Pedersen og Tove fik følgende børn:

1. Lilly Pedersen, født 16. oktober 1934 i Hviding sogn. Gift 9. april 1955 i V. Vedsted med Poul Holm Andresen, der var født 8. juli 1931 i Sdr. Lyngvig. De bor Lillehedevej 36, Hirtshals. Har 3 børn.
2. Hans Pedersen, født 9. oktober 1935 i Hviding sogn. Gift 13. april 1960 i Ockerö, Sverrig, med Gunløg Anita Petterson. De bor i Ockerö. Har 4 børn.
3. Mona Pedersen, født 11. april 1937 på Mandø. Gift 31. december 1959 i Gransherad med John Bakken, der er født 2. december 1936 i Hovin. De bor Ostmo 4 b, Skien, Norge. De har 1 barn.
4. Aage Pedersen, født 8. marts 1938 i Døstrup sogn. Drukne i Va-dehavet 8. december 1957.
5. Svend Pedersen, født 27. juni 1939 i V. Vedsted. Død 13. maj 1940.
6. Eva Pedersen, født 23. december 1941 i Ribe. Gift 8. august 1964 i V. Vedsted med Leo Steffensen, der er født 23. august 1940 i Alnor, Gråsten sogn. Bor nu i Norge.
7. Vagn Pedersen, født 11. marts 1944 i Ribe. Gift 4. marts 1964 i V. Vedsted med Kirstine Holm, der er født 28. marts 1948 i Rangstrup, Agerskov sogn. Vagn er fisker og de bor Rømvøvej 15 i Billum.
8. Jytte Pedersen, født 22. juni 1945 i Ribe. Gift 27. juni 1964 i Øvre Aardal, Norge, med Sigmund Sandvoll, der er født 22. oktober 1940 i Øvre Aardal. De bor i Øvre Aardal i Norge og har 3 børn.
9. Flemming Pedersen, født 28. oktober 1947 i Ribe. Gift 13. april 1968 i V. Vedsted med Minna Oksen, der er født 11. juli 1950 i Vodder sogn. Han er fisker og de bor Aatoften 110, Sædding, Esbjerg. De har 2 børn.

10. Anne-Lise Pedersen, født 19. marts 1949 i Ribe. Gift 24. juli 1970 i Nr. Løgum med Kaj Mathiesen, der er født 24. august i Landeby, Løgumkloster. Kaj Mathiesen er nu gårdejer i Landeby. De har 3 børn.

Tove og Jens P. Pedersen overtog huset her i 1939 efter Laurids Lund og fik skøde på dette i 1943. Det gamle hus blev brudt ned og et nyt blev bygget. Den 9. september 1976 døde Tove Pedersen, 59 år gammel. I dag bor Jens P. Pedersen alene i huset.

Matr. nr. 69

Dette hus lå vest for matr.nr. 42 og hører også til de helt gamle huse i landsbyen. I dette hus boede i 1780:

Anders Truelsen

Han var husmand og markmand og født 28. juli 1746 i huset Sdr. Kirkevej 7 som søn af Truels Jensen og Mette Jesdatter. Han blev gift 29. januar 1780 med Dorethe Knudsdatter, der var født 1752 i Sejstrup. De fik 4 børn:

1. Truels Andersen, født 6. oktober 1780. Han blev gift med Bodil Marie Laustdatter og overtog ejendommen, Mandøvej 20. Se der.
2. Maren Andersdatter, født 2. november 1783.
3. Mette Marie Andersdatter, født 12. november 1783.
4. Christiane Andersdatter, født 3. februar 1795.

Anders Truelsen døde 19. maj 1797, 50 år gammel. Hans kone, Dorethe, døde 16. november 1803, 51 år gammel. Efter hendes død blev huset overtaget af fattigvæsenet i V. Vedsted sogn. Huset blev nu brugt til at huse fattige og arme mennesker. Huset er sikkert nedbrudt, da man købte gården Degnetoftevej 2, som nu blev fattiggård.

Her fortsættes med V. Vedsted Vej 64, men nu med et hus, som tidligere lå nord for matr.nr. 42, og som havde matr.nr. 25. Dette hus forsvandt omkring år 1900, men hørte også til de gamle huse i landsbyen. I dette hus boede omkring 1760:

Henrik Nielsen

Han afstod den 23. marts 1765 fæstet til:

Bened Nielsen

Han var født ca. 1743 og blev gift med Johanne Christensdatter, der var født ca. 1732 og datter af Christen Sørensen og Karen Pedersdatter. Disse to tilbragte også deres alderdom i samme ejendom. Bened

Nielsen var skrædder og fik sammen med Johanne 2 døtre:

1. Mette Cathrine Bennedsdatter, født 14. august 1766. Hun blev ikke gift.
2. Anne Dorthe Bennedsdatter, mfødt 15. juli 1868. Hun blev gift 1799 med Christen Pedersen og de fik senere det lille sted.

Benned Nielsen døde 19. marts 1829, 86 år gammel, og hans kone, Johanne, døde 2. marts 1813, 81 år gammel. De var da begge på aftægt hos svigersønnen:

Christen Pedersen

Han var født ca. 1765 og blev gift 9. november 1799 med Anne Dorthe Bennedsdatter, der var født på stedet. De fik følgende børn:

1. Bennet Christensen, født 2. oktober 1800.
2. Peder Christensen, født 28. oktober 1802.
3. Laurs Christensen, født 6. august 1808.

Den 11. juli 1821 døde Anne Dorthe, hans kone, 53 år gammel. Han blev gift igen 30. november 1821 med Mette Kirstine Sørens datter, der var født ca. 1769. Hun var da 52 år gammel, så der blev ikke født børn i ægteskabet. Christen Pedersen døde 9. februar 1837, 72 år gammel. Hans kone, Mette Kirstine, døde 10. september 1843, 77 år gammel. Efter hendes død stod huset tomt et par år, indtil det i 1846 blev solgt til:

Peder Jørgensen

Han var født ca. 1812 i Warming, Seem sogn, og gift ca. 1846 med Maren Jesdatter Østergaard, der var født i Roager 1809. De fik en søn:

1. Jes Pedersen, født 6. december 1847. Han blev 28. april 1874 gift med Bodil Marie Truelsen, der var født 1. august 1852. Se Mandøvej 20. Han var billedhugger og boede i Sønderportsgade i Ribe.

Peder Jørgensen havde jord til ejendommen og drev lidt landbrug. Han døde 21. april 1900, 88 år gammel. Hans kone, Maren Jesdatter, døde 28. december 1878, 69 år gammel. Peder Jørgensen havde allerede i 1860 solgt ejendommen til V. Vedsted sogneråd, men måtte bo i huset resten af livet. Efter hans død i 1900 blev huset revet ned og jordene tilplantet med nåletræer.

V. Vedsted Vej 65



En landbrugsejendom som i dag ejes af Inger og Kurt Jacobsen. Stedet her er bebygget i 1888, da det første hus blev opført.

Hans Peder Poulsen

Han købte den 20. juli 1888 en parcel fra Jørgen Andersen Degns gård i V. Vedsted. Han lod dette år sin gård udstykke og udvandrede til U.S.A. Gården lå Skoleallé 4, og huset, som nu ligger der, kaldes Skovhuset og tilhører Ungdomshøjskolen. Hans Peder Poulsen lod opføre et hus på denne parcel og lagde dermed grunden til denne landbrugsejendom. Hans Peder Poulsen var født 20. november 1863 i huset V. Vedsted Vej 40. Pjaltborg. Han var søn af Mikkell Poulsen og Karen Hansen. Han blev gift 6. november 1888 med Ellen Marie Hansen, der var født 26. juli 1863 på ejendommen Sdr. Kirkevej 3 som datter af Søren Hansen og Ellen Sandholdt Davidsen. I ægteskabet mellem Hans Peder Poulsen og Ellen Marie Hansen fødtes 7 børn:

1. Søren Hansen Poulsen, født 21. august 1889. Han blev gift 28. maj 1919 med Ellen Marie Hansen. Se Sdr. Kirkevej 27.
2. Karen Poulsen, født 23. august 1890. Hun blev gift 30. april 1917 med Niels Frederik Rasmussen. Se Tørvevej 20.
3. Mikkell Hansen Poulsen, født 8. februar 1892. Han blev gift 27. marts 1917 med Christine Hansen fra Sdr. Kirkevej 27. Han fik en

gård i Hviding.

4. Hans Nissen Poulsen, født 13. november 1893. Han blev gift med Johanne Pedersen fra Øster Vedsted. Se videre Bjørnekærvej 5.
5. Ane Marie Poulsen, født 5. december 1895.
6. Poul Martin Poulsen, født 3. december 1897. Gift 1922 med Marie Petersen, der var født 12. august 1897 i Ø. Vedsted. Datter af Elias Petersen. Se V. Vedsted Vej 77.
7. Anton Poulsen, født 16. december 1899. Han overtog senere fødegården.

I 1925 lod Hans Peter Poulsen opføre et hus, Bjørnekærvej 6, på en parcel købt af kromanden, Anders P. Jensen. Her tilbragte Hans Peter Poulsen og Ellen deres alderdom. Gården blev solgt i 1923 til sønnen:

Anton Poulsen

Han blev gift 29. november 1924 med Marie Jacobsen, der var født i Nr. Farup 15. marts 1905 som datter af Antoni Jakobsen og Else Julie Vittrup. Anton Poulsen og Marie fik i ægteskabet 8 børn:

1. Hans Peder Poulsen, født 13. oktober 1925.
2. Svend Julius Poulsen, født 5. februar 1927.
3. Aage Poulsen, født 3. august 1928.
4. Elias Poulsen, født 6. juli 1930.
5. Ejnar Poulsen, født 26. oktober 1931. Han køber 1962 huset Ribevej 22.
6. Tage Poulsen, født 22. juni 1934. Han har haft en ejendom i Enderup. Er død.
7. Christian Poulsen, født 21. februar 1936.
8. Ernst Poulsen, født 12. september 1939. Han bor Rønnevej 10 i Hviding.

Anton Poulsen døde 8. januar 1972, 73 år gammel. Hans enke solgte gården i 1972 og flyttede til sønnen Ernst Poulsen, Rønnevej 10 i Hviding, hvor hun stadig bor. Gården blev solgt ifølge skøde lyst 8. september 1972 til:

Jeppe Laursen

Han var født 16. november 1913 og søn af præsten, Laurs H. Laursen og Marie Uth Laursen. Han var gift med Anne E. Laursen. Jeppe Laursen var, før han købte gården i V. Vedsted, skovfoged i Brøns. Jeppe Laursen døde 1. februar 1980, 66 år gammel. Hans enke solgte gården 1983 med 17 ha. til:

Kurt Jakobsen

Han er født 21. november 1953 i Viborg og søn af Petrea Nielsine og Rikard Jakobsen. Han blev gift 25. juli 1981 i Sjørsløv kirke med Inger Lund Pedersen, der er født 9. februar 1955 i Sjørsløv og datter af Signe Marie og Peter Martin Pedersen. Inger og Kurt Jakobsens børn:

1. Mathilde Sofie Lund Jakobsen, født 21. maj 1987.
2. Frederik Nikolaj Lund Jakobsen, født 15. marts 1990.

Kurt Jakobsen er biolog og landmand. Han driver gården med Hereford kvæg og ejendommen kaldes: Firmaet Dankirke Hereford. Inger Jakobsen er lærer. Der er næppe tvivl om, at huset er bygget 1888 som et ganske lille hus på nogle få fag. Huset er så blevet udvidet både mod øst og vest. I 1888 var hele området øst for V. Vedsted hede.

V. Vedsted Vej 67

Dette er en landbrugsejendom, som i dag beboes af Helen og Bernt Finenitz. Ejendommen er oprettet i 1929 som et statshusmandsbrug på et areal købt fra gården, Sdr. Kirkevej 17 i V. Vedsted. Skovmark. Manden, der startede denne ejendom, var:

Jørgen Johansen

Han var født i Ribe 9. april 1902 og blev gift 24. august 1928 med Anna Kathrine Pedersen, der var født 7. januar 1906 i Seem og datter af Else Marie og Michael Pedersen. Se V. Vedsted Vej 42. Jørgen Johansen og Anna Kathrine fik 2 børn:

1. Else Johansen, født 23. oktober 1931.
2. Marie Johansen, født 7. juni 1935. Hun blev gift med Ove Bork. Bor Ribevej 12.

Jørgen Johansen solgte gården i 1949 og flyttede ind i huset V. Vedsted Vej 59. Her boede hans svigerforældre. Jørgen Johansen døde 28. august 1973, 71 år gammel. Hans kone, Anna Kathrine, døde 29. november 1987, 81 år gammel. Gården her var solgt til:

Karl Thygesen

Han fik skøde lyst 10. maj 1949. Han var født 6. april 1922 i Nr. Farup sogn og søn af Klaus Thygesen og Ane Marie Pedersen. Karl Thygesen blev gift 12. juni 1949 med Karen Margrethe Beck, der var født 16. juni

1928 i Roager sogn som datter af Niels Hansen Beck og Marie Magdalene Hansen. Karen og Karl Thygesen fik 4 børn:

1. Linda Thygesen, født 20. september 1950. Gift med Niels Chr. Winum. Bor i Gejlbjerg, Vodder sogn.
 2. Lajla Thygesen, født 7. august 1953. Bor i Skærbæk.
 3. Hanne Thygesen, født 4. januar 1958. Bor i Rejsby.
 4. Kenn Thygesen, født 30. august 1963. Bor i Roager.
- Karl Thygesen købte gården med 10,5 ha. Han solgte gården i 1966 og flyttede til Rejsby, hvor han købte kroen ved jernbanen. Gården blev solgt til:

Ejvind Bonnichsen

Han fik skøde lyst 28. september 1966. Han boede ikke i stuehuset, som var udlejet. Derimod havde han hønseri på stedet. Ejvind Bonnichsen boede på Egetoften 2. Han solgte gården i 1973 til:

Svend Aage Sørensen

Han fik skøde lyst 11. april 1973. Han boede ikke i bygningerne, men drev jorden. Bygningerne var udlejet. Angående Svend Aage Sørensen se V. Vedsted Vej 33. Han solgte gården i 1982 til:

Helen Fienitz

Hun er født Sørensen den 15. juli 1951 som datter af Ellen og Arno Sørensen, Esbjerg. Hun er gift med Bernd Fienitz, der er født i Berling 21. november 1948 og søn af Marlies og Helmut Fienitz. De har en datter:

1. Britta Fienitz, født 31. august 1974 i Itzehoe. Hun er gymnasieelev. Helen Fienitz er omsorgsassistent og Bernd er socialpædagog.

V. Vedsted Vej 73

En landbrugsejendom, som i dag ejes af Kim Jochumsen. På dette sted blev i begyndelsen af 1850-erne opført et lille hus på heden. Det var præsten i V. Vedsted, Johan Lund, der lod opføre dette hus på en lod af præstegårdens jord. Den første, som boede i dette hus, var:

Peter Enevoldsen

Han var født 17. oktober 1809 på ejendommen, Vester Bjergvej 2 og

søn af Enevold Pedersen. Han blev gift 29. august 1835 med Kirstine Pallesdatter, der var født ca. 1812 i Kirkeby. De fik følgende børn:

1. Marie Petersen, født 16. marts 1836.
2. Diederick Carl Petersen, født 5. oktober 1838.
3. Enevold Petersen, født 26. december 1840.
4. Marie Kirstine Petersen, født 3. december 1843.
5. Laust Pallesen Petersen, født 22. januar 1846. Han købte denne ejendom i 1882.

Alle disse børn er dog ikke født på ejendommen her, men i et fæstehus på præstegårdens toft. Dette hus lå i tidligere tider lige vest for Sdr Kirkevej 19. Præsten lod da dette hus bygge og Peter Enevoldsen flyttede ind i dette, men kun som lejer. Han døde her 9. februar 1860, 51 år gammel, som husmand og skrædder. Hans enke blev boende i huset. Desuden boede en slægtning, Maren Enevoldsen, også i samme hus. Hun døde 7. september 1874, 37 år gammel, ugift. Omkring 1875 blev lejemålet overdraget til sønnen:

Laust Pallesen Pedersen

Han købte ifølge skøde af 10. september 1882 ejendommen af pastor Lund, præsten i V. Vedsted. Han var omkring 1880 blevet gift med Dorthe Marie Sørensen, der var født i Darum ca. 1847 som datter af Søren Klausen. Laust Pedersen Pallesen fik købt flere jordlodder og skabte her et husmandsbrug. I sit ægteskab med Dorthe Marie fik han 2 børn:

1. Kirstine Marie Sofie Pedersen, født 16. december 1881. Død 21. maj 1908, 26 år gammel.
2. Søren Klausen Pedersen, født 19. maj 1885. Han fik ejendommen efter faderen.

Laust Pallesens kone, Dorthe Marie, døde 30. juni 1899, 52 år gammel. Ifølge skøde af 11. september 1907 afhændede han så stedet til sønnen:

Søren Klausen Pedersen

Han var ugift, da han sammen med faderen ca. 1912 forlod sognet. Ejendommen havde han i 1910 solgt til:

Hans Andersen Nielsen

Han var født 22. april 1883 på Præstevej 12 i Sdr. Farup og blev gift 9. december 1910 med Henriette Kristiane Hansen, der var født 20. januar 1885 i Maltbæk. Han var søn af husmand Rasmus Nielsen og Cecilie Andersen, og hun var datter af Martin Andersen Hansen og

Mette Kristine Schmidt. Hans Nielsen og Kristiane fik ingen børn. Hans Nielsen solgte ejendommen med 11,6 ha. den 1. september 1938 til Herman Svensson, og han og Kristiane købte huset V. Vedsted Vej 82. Se der.

Herman Johannes Ørnfeld Svensson

Han var født 23. december 1914 i Sejstrup og søn af gårdejer Peder Svensson og Maren Hansen. Se også V. Vedsted Vej 40. Herman Svensson blev gift 27. november 1938 med Hilda Andersen, der var født 8. maj 1917 i Kokspang som datter af landmand Hans Andersen og Bertha Laursen. Hilda og Herman Svensson fik 2 børn:

1. Eva Svensson, født 1. oktober 1939.
2. Erik Svensson, født 18. februar 1942.

Stuehuset til gården blev bygget af Hans Nielsen i 1916. Udbygningerne er moderniserede af Herman Svensson. Han solgte ejendommen den 1. august 1985 og familien flyttede til Ribe, Kragevænget 1. Gården blev solgt til:

Kim Jochumsen

Han er født 27. februar 1957 i Ribe og blev gift 1986 i V. Vedsted kirke med Karina K. Nielsen, der er født 6. marts 1960 i Haderslev og datter af Edith og Poul Nielsen. Deres børn:

1. Kristine, født 1986.
2. Charlotte, født 1989.

Kim Jochumsen er studerende og Karina er socialpædagog.

V. Vedsted Vej 74



Her, hvor nu Jens Bang Jensen og Karen Marie Legaard bor, lå i ældre tider en gård. Oprindeligt var denne gård en del af det, der en gang var V. Vedsted Hovedgaard. Selve bygningerne til hovedgården lå dog lidt nordvest for gården her. Allerede før år 1500 var hovedgården delt i to gårde en vestlig på 4½ otting og en østlig på 3½ otting. Gården her udgjorde en del af den østlige gård. Den østlige gård blev i begyndelsen af 1600-tallet atter delt i to gårde, én på 2 ottinger, selve resterne af den tidligere hovedgård, som endte som fattiggård, og så gården her, som blev på 1½ otting. Gården tilhørte den kongerigske del af landsbyen og hørte under domkapitlet i Ribe, indtil den i 1673 blev tillagt det nyoprettede rytterkompagni. Efter 1722 kom den i familien Clausens besiddelse under Lustrupholm, og endelig blev gården frikøbt i 1770-erne. Den første fæstebonde, som vides at have boet på gården, er:

Søren Nielsen

Han blev født ca. 1637 og gift 1667 med Bodil Jensdatter, der var født ca. 1643. De fik følgende børn:

1. Jens Sørensen, døbt 10. november 1667.
2. Ellen Sørensdatter, døbt 7. juni 1670. Hun blev gift 1697. Se Sdr. Kirkevej 3.

3. Dødfødt barn, født 1674.
 4. Niels Sørensen, døbt 10. januar 1675. Død.
 5. Niels Sørensen, døbt 9. december 1677.
 6. Anne Sørensdatter, døbt 4. april 1681. Begravet 20. august 1682.
 7. Jep Sørensen, døbt 3. oktober 1683. Han fik senere fødegården i fæste.
 8. Anne Sørensdatter, døbt 13. februar 1687.
 9. Simon Sørensen, født 12. januar 1690.
- Søren Nielsen døde 19. september 1715, 78 år gammel. Hans kone, Bodil Jensdatter, døde 25. marts 1726, 83 år gammel. Omkring 1711 blev gården overtaget af sønnen:

Jep Sørensen

Han var født i oktober 1683 og blev gift 28. juni 1711 med Leene Knudsdatter, der var døbt 12. april 1674. Hun var datter af husmand Knud Jacobsen, se Mandøvej 20. De fik 3 børn:

1. Søren Jepsen, født 3. juli 1712. Han blev senere gårdmand på gården, Sdr. Kirkevej 17.
2. Anne Jepsdatter, født 27. december 1713. Død 13. maj 1736, 22 år gammel.
3. Jens Jepsen, født 21. marts 1716. Han overtog senere fødegården. Den 9. juni 1726 døde Jep Sørensens kone, Leene Knudsdatter, 53 år gammel. Jep Sørensen blev gift anden gang 1728 med Bodil Hansdatter, der var født 1687, men ikke i V. Vedsted, og de blev ej heller gift i V. Vedsted. I dette ægteskab fødtes ingen børn. Bodil Hansdatter døde 4. januar 1744, 56 år gammel. Jep Sørensen døde 19. august 1761, knap 78 år gammel. Gården var da forlængst overdraget til sønnen:

Jens Jepsen

Han var som nævnt født på gården 21. marts 1716. Han blev gift 12. november 1745 med Anne Pedersdatter, der var født 18. februar 1722 på gården, V. Vedsted Vej 137 som datter af Peder Michelsen Øster. De flyttede senere til Okholm, Mandøvej 28. Jens Jepsen og Anne Pedersdatter fik 6 børn:

1. Leene Jensdatter, født 9. oktober 1746. Død 10. maj 1747.
2. Peder Jensen, født 27. februar 1748.
3. Bodil Jensdatter, født 6. oktober 1749.
4. Jeppe Jensen, født 29. maj 1751. Han blev gift 13. februar 1787 med Else Jensdatter.
5. Anna Jensdatter, født 24. marts 1753. Død juleaften 1753.

6. Leene Jensdatter, født 6. februar 1755.

Den 29. juli 1754 døde Jens Jepsen fra kone og børn kun 38 år gammel. Hans enke, Anne Pedersdatter, giftede sig igen 17. oktober 1755 med:

Jens Jespersen

Han var født i Raahede 1724 som søn af Jesper Jensen og Maren Madsdatter. Han fik i ægteskabet med Anne Pedersdatter 3 børn:

1. Maren Jensdatter, født 19. marts 1757.
2. Karen Kiestine Jensdatter, født 14. november 1759. Hun blev gift første gang med Morten Jensen. Se Sdr. Farup matr.nr.4. Hun blev gift anden gang med gårdmand Laurids Lauridsen. Se V. Vedsted Vej 113.
3. Jens Jespersen Jensen, født 29. maj 1762. Han fik fødegården. Året efter at have født denne søn døde Anne Pedersdatter, 41 år gammel. Jens Jespersen døde 10. marts 1798, 73 år gammel. Han havde da skødet gården, som nu var frikøbt, til sønnen:

Jens Jespersen Jensen

Han blev efter at have overtaget gården gift 6. november 1789 med Gunder Hansdatter, der var født 11. oktober 1758 i Havervad, Brøns sogn, og datter af gårdmand Hans Willadsen. Jens Jespersen Jensen og Gunder Hansdatter fik 6 børn:

1. Jens Jespersen Jensen, født 4. oktober 1790.
2. Ingeborg Jensdatter, født 29. februar 1792.
3. Anne Jensdatter, født 31. december 1793.
4. Hans Willadsen Jensen, født 5. februar 1796. Han døde 5. december 1822, 24 år gammel. Han talte ikke et ord i 4 måneder før sin død, men kort før han døde, kaldte han med høj og klar stemme på forældrene.
5. Peter Jensen, født 31. juni 1799.
6. Dorteia Jensdatter, født 18. februar 1801.

I 1823 måtte Jens Jensen gå fra gården. Han klarede ikke landbrugskrisen efter statsbankerotten i 1813, og det var der flere bønder, som ikke gjorde. Jens Jensen gik helt ned og begyndte at drikke og både han og hans kone endte deres liv i fattighuset i V. Vedsted. Matr.nr. 69. Her døde han 10. maj 1848 og hans kone var død allerede den 23. juli 1828. Gården kom i 1823 på fremmede hænder, idet den blev solgt til:

Anders Hansen

Han var født 1777 på Manø, hvor han blev gift første gang med Karen

Jørgensdatter, der også var født 1777. I dette ægteskab fødtes sønnen:
1. Hans Jensen Andersen, født på Manø ca. 1818. Han døde 19. februar 1842, 24 år gammel af tuberkulose.

Den 13. maj 1831 døde Anders Hansens kone, Karen Jørgensdatter, 54 år gammel. Han blev gift anden gang 7. januar 1832 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Pedersdatter, der var født 1789 i Øster Vedsted som datter af Peder Hansen. Dette ægteskab var barnløst. Anders Hansen havde som mange andre på Manø været skibsfører eller kaptajn. Efter Napoleonskrigene var han gået i land og havde så købt gården her i V. Vedsted. Der var til gården her et areal på 92 tdr. land, en stor del mose og hede. Anders Hansen var ret velhavende, og han blev sognefoged for de ejendomme, der hørte under Riberhus amt. Han døde som aftægtsmand på gården 19. juni 1846, 69 år gammel. Hans kone, Anne Marie Pedersdatter, døde 6. juli 1877, 88 år gammel. Inden han døde havde han solgt gården til:

Johan Jensen Johansen

Han fik skøde på gården den 20. februar 1845 og måtte give aftægt til Anders Hansen og kone. Han var født 9. januar 1818 i Høgsbro kro og søn af Jens Nielsen Johansen. Han blev gift 24. maj 1845 i V. Vedsted kirke med Maren Østergaard, der var født 16. juni 1819 på Østergaard i Lundsmark som datter af Claus Moltesen og Mette Kirstine Thomsen. Johan Jensen Johansen og Maren Østergaard fik følgende børn:

1. Kristine Johansen, født 1. marts 1846. Død 6. april 1853, 7 år gammel.
2. Karen Johansen, født 21. marts 1850.
3. Mette Kirstine Johansen, født 10. juli 1852. Hun blev gift 30. oktober 1877 med Jørgen Olesen, der var født i Aastrup 6. december 1854.
4. Kirsten Johansen, født 7. august 1854. Hun døde 11. juni 1864, 9 år gammel.
5. Klaus Moltesen Johansen, født 2. februar 1857. Han var senere gårdmand i Eskelund, Brørup sogn.
6. Jens Nielsen Johansen, født 19. november 1859.
7. Anne Marie Johansen, født 31. juli 1863. Død 14. januar 1865.

Johan Jensen Johansen døde 17. november 1885, knap 68 år gammel. Hans kone, Maren Østergaard, døde 13. april 1890. Der var ingen af børnene, som ville have gården, så efter Marens død i 1890 blev gården solgt af arvingerne i 1891 til:

Peter Hansen Gaarde

Han var født 23. april 1865 i Skærbæk sogn og blev gift i V. Vedsted kirke den 7. november 1890 med Ingeborg Thomsen, der var født 18. november 1862 i Gørding sogn. De fik 3 børn:

1. Anne Petrea Gaarde, født 12. juni 1892.
 2. Abeline Kristine Gaarde, født 31. marts 1895.
 3. Kristine Petrea Gaarde, født 29. juni 1898.
- I 1914 solgte Peter Hansen Gaarde gården til:

Jens Rasmussen Højby

Han var forstander på V. Vedsted efterskole. Han boede dog ikke i gårdens bygninger. Her boede stadig Peter Hansen Gaarde. Derimod lod Højby gårdens jorder udstykke helt ned til 4½ ha. I 1917 solgte han så bygningerne med de 4½ ha. til den tidligere ejer:

Peter Hansen Gaarde

Han solgte i 1923 ejendommen og flyttede fra sognet. Den nye ejer var:

Mads Hansen Lassen

Han havde i 1888 købt gården V. Vedsted Vej 91. Østergaard. Se videre under dette nummer. I 1923 solgte Mads Hansen Lassen denne gård til sønnen, Niels Valdemar Lassen og købte ejendommen her af Peter Hansen Gaarde. Mads Hansen Lassens kone, Maren Nielsen, døde 12. maj 1930, 73 år gammel. Mads Lassen døde 12. juli 1933, 77 år gammel. Herefter blev ejendommen overtaget af datteren:

Hansemine Marie Lassen

Hun var født 18. marts 1891 på V. Vedsted Vej 91. Hun var ugift og drev den lille ejendom med et par køer. I 1947 solgte Marie Lassen ejendommen til sin broder:

Niels Valdemar Lassen

Han var født 13. april 1894 og havde hidtil haft sin fødegård, V. Vedsted Vej 91. Denne blev nu overdraget til svigersønnen, Svend Legaard, og Valdemar flyttede ind til søsteren på ejendommen her. Marie Lassen døde 8. februar 1977, 84 år gammel, og den 23. februar 1977 døde Valdemar Lassen, 82 år gammel. Efter hans død bliver ejendommen overtaget af datteren:

Erna Legaard født Lassen

Hun er født 8. maj 1926 på gården V. Vedsted Vej 91, Østergaard. Se der. Hun var enke efter Svend Legaard. Huset blev nu fuldstændig restaureret. I 1987 solgte hun huset til datteren, Karen Marie og svigersønnen, Jens Bang Jensen. Hun købte et gammelt hus på Sdr. Kirkevej 1, som hun lod nedrive og opbygge i helt ny skikkelse fra grunden af. I dag bor Erna Legaard i dette hus, som blev bygget 1987. Huset her ejes af:

Jens Bang Jensen

Han blev født 9. december 1959 på gården, Trækærvej 7 i Egebæk som søn af Esther og Anders Bang Jensen. Han blev gift 16. september 1989 i V. Vedsted med Karen Marie Legaard, der blev født 18. februar 1966 på Østergaard i V. Vedsted. Datter af Erna og Svend Legaard. Karen Marie og Jens Bang har en datter.

1. Line Bang Jensen, født 12. juni 1991 i V. Vedsted.

Jens er slagteriarbejder og Karen Marie er køkkenassistent.

V. Vedsted Vej 77

Dette er en landbrugsejendom oprettet 1921. Bygningerne er opført samme år på et areal på 10 ha. købt fra gården Sdr. Kirkevej 19. Manden, der oprettede denne ejendom, var:

Poul Martin Poulsen

Han var født 3. december 1897 på ejendommen, V. Vedsted Vej 65. Han var søn af Hans Peder Poulsen og Ellen Marie Hansen. Martin Poulsen blev gift 1922 med Marie Kirstine Pedersen, der var født 29. januar 1897 i Øster Vedsted og datter af Elias Pedersen og Margrethe Lønborg. Marie og Martin Poulsens børn:

1. Ellen Petrea Poulsen, født 8. oktober 1922. Hun blev gift 31. marts 1945 med Karl Heinrich Phillip. De boede tidligere i Hviding. Nu Sdr. Kirkevej 18 i V. Vedsted.
2. Elias Poulsen, født 6. juni 1924. Gift i Døstrup. Bor nu i Lovrup.
3. Hans Peter Poulsen, født 13. oktober 1925. Gårdejer Hjemstedvej 35, Skærbæk.
4. Arne Poulsen, født 22. juli 1927. Han bor Horsbølvej 37 i Rejsby.
5. Anker Poulsen, født 9. januar 1932. Han er tømrermester. Ørstedesvej 3, Ribe.

6. Inger Margrethe Poulsen, født 29. januar 1942. Hun bor i Abild. Martin Poulsen solgte ejendommen ifølge skøde lyst 8. november 1960 til:

Arne Kurt Jørgensen

Han er født 28. september 1934 i Løstrup på Sjælland. Han overtog ejendommen med ca. 20 ha. Han er ugift og bor stadig i gården med sin mor, Astrid Jørgensen.

Martin Poulsen lod opføre et hus i 1960 på V. Vedsted Vej 28, hvor han døde. Hans kone, Marie Poulsen, er i live januar 1992 og bor på Margrethegården i Ribe.

V. Vedsted Vej 81

Denne ejendom er opført 1856 og ejes i dag af Vera Bjerg. Ved udskiftningen blev denne hedelod på ca. ½ ha. tillagt gården Sprækvej 3. Peder Davidsen på Tornbækgaard havde i 1854 købt denne gård på auktion og lagt jorden til sin egen gård. Ifølge skøde af 11. december 1854 solgte han så denne hedeparcel øst for byen til:

Jannik Hansen.

Han var født 19. september 1824 på ejendommen Sdr. Kirkevej 3 og søn af Hans Jørgen Jensen. Han blev gift 19. maj 1852 med Maren Pedersdatter, der var født 15. oktober 1826, Skoleallé 1, Ungdomshøj-skolen. De fik følgende børn:

1. Maren Hansen Schmidt, født 27. juli 1855.
2. Peder Andersen Schmidt, født 8. juni 1856.
3. Karen Hansen Schmidt, født 13. august 1858.
4. Mariane Hansen Schmidt, født 12. december 1860.
5. Jens Truelsen Hansen Schmidt, født 20. november 1863.
6. Jørgen Hansen Schmidt, født 21. maj 1866.
7. Niels Pedersen Johansen Schmidt, født 10. februar 1869.

Jannik Hansen var smed ligesom faderen og havde smedie her øst for byen. Han var også husmand, idet han i 1855 foruden den købte hedeparcel, hvor han lod opføre bygningen, også fik en stor fenne med fra hans faders ejendom, Sdr. Kirkevej 3. På denne parcel havde der tidligere ligget et hus, som forlængst var nedrevet. Her havde farfaderen, Jens Hansen, ca. 1792 ladet opføre et hus med smedie. Han kaldtes da

Spræksmed, fordi arealerne her kaldtes Spræk. Dette areal solgte Jannik Hansen dog i 1870, men købte i stedet flere nærliggende arealer. I 1894 solgte han ejendommen til Søren Jesper Nielsen. Ingen af de 7 børn ses at have bosat sig i V. Vedsted og både Jannik Hansen og hustru forlod V. Vedsted sogn.

Søren Jesper Nielsen

Han købte ejendommen ifølge skøde af 25. juni 1894. Han kom fra V. Vedsted Vej 99, hvor han havde boet som husmand og smed. Hans kone var nu død, og han var en gammel mand på 72 år. Angående hans familieforhold se V. Vedsted Vej 99. Han døde som aftægtsmand 29. marts 1899, 76 år gammel.

Hans Christian Rechnagel

Han kom fra ejendommen Sdr. Kirkevej 3, og der er berettet om hans familieforhold. Han fik skøde på ejendommen her fra skifteretten den 2. november 1899. Da han købte ejendommen, var der 2½ ha. til denne, men han øgede jordtilliggendet ved køb. Ifølge skøde lyst 19. februar 1902, solgte han igen den lille ejendom til:

Thomas Marius Thomsen

Han var født 5. april 1875 og var gift med Ane Marie Riber, der var født 28. december 1875 i Øster Aabølling, Roager sogn. I deres ægteskab fødtes følgende børn:

1. Aksel Thomsen, født 19. april 1902. Han blev landmand i Enderup, Hviding sogn.
2. Olga Thomsen, født 1. november 1903.
3. Anne Thomsen, født 21. december 1907. Hun døde 15. maj 1919, 11 år gammel.
4. Signe Thomsen, født 9. juli 1918. Gift med Karl Møller Christensen.

Marius Thomsen købte meget jord indtil ejendommen, der ved hans død var på 16 ha. Ifølge skøde lyst 5. juli 1941 solgte hans enke, Ane Marie Riber, ejendommen til svigersønnen:

Karl Møller Christensen

Han var gift med Signe Thomsen, der var født på gården 9. juli 1918. Der blev solgt jord fra ejendommen og 1971 blev gården solgt til:

Martin Christian Bjerg

Han var da præst på Mandø. Han var født 14. juli 1917 i Hee og gift 1946 med Vera Knudsen. Om familieforholdene se V. Vedsted Vej 131. Ejendommen var nu på ca. 5 ha. Jorden, som nu hører til gården, er for størstedelens vedkommende rekreative områder med skov og hedearealer. Bygningerne blev nyreataurerede og istandsat med stor gildstue. Vera Bjerg arbejdede som sygeplejerske ved hospitalet i Hviding. Efter at han holdt op med præstegerningen, flyttede Vera og Martin ind i den gamle gård. Her døde Martin Bjerg den 11. marts 1986, 68 år gammel. Vera bor nu alene i huset.

V. Vedsted Vej 82

Her bor i 1992 enken, Meta Marie Andersen, født Klaaby. Huset er bygget 1897 på et areal købt fra ejendommen V. Vedsted Vej 98, der da ejedes af Margrethe Nielsdatter, Simon Møllers enke. Manden, der lod huset opføre, var:

Søren Nielsen Sørensen

Han var sergent i grænsegendarmeriet og født 10. august 1861 i Kauslunde på Fyn. Han blev gift 18. juli 1896 i V. Vedsted med Bodil Marie Jessen, der var født 14. juli 1876 i Hviding som datter af Bertel Pedersen Jessen. Se V. Vedsted Vej 113. De fik 3 børn:

1. Kirstine Dorthea Sørensen, født 16. juni 1898.
2. Bertel Jessen Sørensen, født 26. august 1900.
3. Anton Alfred Sørensen, født 6. april 1908.

Søren Nielsen Sørensen solgte ifølge skøde lyst 2. oktober 1918 til:

Jep Peder Lausten

Han var født 26. marts 1842 og var, indtil han flyttede ind i huset her, ejer af gården Okholmvej 3. Se videre der. Han var ugift og købte, mens han boede her, toften fra ejendommen V. Vedsted Vej 98. Jep Peder Lausten døde 18. april 1826 på Ribe sygehus, 84 år gammel. Huset tilfaldt nu ifølge skifteretsattest hans broder, Søren Lausten. Han solgte den med det samme til:

Christen Lauridsen Jepsen

Han var født 17. oktober 1865 i huset V. Vedsted Vej 143 som søn af Jeppe Laustsen. Han var kvartermester i Aarhus, hvor han blev gift og

fik 2 døtre:

1. Elvira Jepsen, født ca. 1895, ugift.
2. Henny Jepsen, født ca. 1902. Gift Hansen.

Christen Jepsen blev gift igen i 1913 i Aarhus med Astrid Olivia Jepsen, der var født 10. januar 1887 i Aarhus. Olivia og Christen Jepsen flyttede ind i huset her i 1928 efter at have haft huset udlejet et par år til en mand ved navn, Due. Christen Lauridsen Jepsen døde 2. december 1936, 71 år gammel, og hans enke, Astrid O. Jepsen, flyttede til Ribe. Hun kom tilbage til V. Vedsted, hvor hun boede hos datteren, Else, til sin død den 29. oktober 1975. Datteren:

1. Else Jepsen blev født 12. april 1914 i Aarhus. Hun blev gift 1935 med Anker Michelsen. Se V. Vedsted Vej 94.
- Huset her solgte Astrid Olivia Jepsen til:

Hans Nielsen

Han fik skøde tinglyst 3. september 1938. Han var født Præstevej 12 i Sdr. Farup og havde tidligere haft ejendommen V. Vedsted Vej 67 øst for byen. Hans Nielsen var gift med Kristiane Hansen og de flyttede ind i huset i 1938. Hans Andersen Nielsen døde 6. marts 1948, 60 år. Hans kone, Henriette Kristiane Hansen, døde 13. januar 1965 i Ribe, knap 80 år gammel. Huset blev i 1960 solgt til:

Adolf Andersen

Han var født 5. juni 1902 på gården, V. Vedsted Vej 58. Hyrdegaarden. Han var gift med Meta Marie Klaaby. Se videre V. Vedsted Vej 58. Adolf Andersen døde 25. april 1990, 87 år gammel. Meta Andersen bor stadig i huset.

V. Vedsted Vej 84. Hjemly

Dette hus blev bygget 1939, og det var Peder Davidsen, der var ejer af gården, V. Vedsted Vej 105, der lod huset bygge på en grund købt fra ejendommen V. Vedsted Vej 82.

Peder Davidsen

Han var født 22. september 1872 på gården V. Vedsted Vej 127, Klostergaarden, og han var gift 1902 med Johanne Kirstine Andersen fra Randerup. De flyttede ind i huset her i efteråret 1939. Peder Davidsen

døde 1949, 76 år gammel. Deres ugifte datter, Christine Davidsen, født 17. juni 1904, flyttede hjem til moderen, Johanne Davidsen, der døde 1963, 92 år gammel. Christine Davidsen arvede nu huset, som hun solgte 1971 til Elna Ditlefsen. Christine kom på plejehjem i Ribe, hvor hun døde 1981.

Elna Marie Ditlefsen

Hun fik skøde tinglyst 23. september 1971. Hun var født 3. april 1915 og enke efter Hans Madsen Ditlefsen, der havde ejet gården, V. Vedsted Vej 105. Se der. Hun flyttede i december 1989 til huset Sdr. Kirkevej 14, som var nybygget. Huset her blev solgt ifølge skøde tinglyst 11. december 1989 til:

Birthe Thye Kristensen og Børge Midtgaard

Birthe blev født 14. januar 1962 i Vemb som datter af Rosemarie og Ejvind Kristensen. Børge Midtgaard blev født 21. oktober 1958 i Egebæk som søn af Inger og Bent Midtgaard. Birthe Kristensen og Børge Midtgaard har en datter:

Maja Thye Kristensen, født 17. marts 1983 i Vinum.

Birthe er butiksmedhjælper og Børge er elektriker.

V. Vedsted Vej 86

Dette hus er opført 1975 – 76 og det var *Britta og Jørgen Windeballe*, der lod dette hus opføre. De har 2 børn:

1. Anne Marie Windeballe, født 30. september 1975.
2. Søren Windeballe, født 17. januar 1979.

Britta og Jørgen Windeballe er begge lærere.

V. Vedsted Vej 87. Klitten

Her bor i dag arkitekt John Jensen og Birgitte Bondrup Lasbo. Alt tyder på, at der her er bygget et lille 4 fags hus omkring 1830. Huset blev da bygget på et areal, som hørte under ejendommen V. Vedsted Vej 99. Hvem, der har boet i det lille hus, vides ikke, men det har været folk, som sad til leje under meget små forhold. Huset er ikke blevet særskilt

matrikuleret i 1840. I 1880 er huset blevet udvidet mod øst, og der er bygget stald og lade mod vest. Denne udvidelse blev foretaget af:

Martin Jensen

Han var født 11. juni 1859 i Stepping sogn og blev gift 16. december 1879 med Cecilie Kathrine Sørensen, der var født 26. juli 1851 på ejendommen V. Vedsted Vej 99. Hun var datter af Søren Jesper Nielsen og Mette Kirstine Jensdatter. Ved dette ægteskab fik Martin Jensen det gamle hus, som han lod udvide. Cecilie og Martin Jensen fik 2 børn:

1. Maren Jensen, født 22. september 1880. Hun forblev ugift og passede faderen på hans gamle dage. Hun fik skøde på denne ejendom i 1935.

2. Søren Jesper Jensen, født 1. juli 1882. Se V. Vedsted Vej 109.

Martin Jensen og datteren, Maren, flyttede i 1938 til V. Vedsted Byvej 3, hvor de havde ladet et nyt hus bygge. Martin Jensens kone døde 1. juli 1927, 76 år gammel. Ejendommen blev solgt ifølge skøde lyst 26. april 1938 til:

Kaj Jensen

Han var ejer af ejendommen i godt 7 år og solgte den ifølge skøde lyst 30. november 1945 til:

Niels Peder Pedersen

Han var født 10. september 1884 og gift med Kirstine Knudsen. Han havde siden 1929 været ejer af ejendommen V. Vedsted Vej 54. Se der. Kirstine og Niels P. Pedersen drev nu denne lille ejendom i deres alderdom. Han døde 28. juli 1966, 81 år gammel, og hun døde 12. marts 1971, 85 år gammel. I 1965 blev jorden, som tilhørte ejendommen lagt til gården, V. Vedsted Vej 54, som da ejedes af sønnen, Hans Pedersen. I 1971 blev huset solgt til:

Nis Thue Nissen

I 1972 solgtes det videre til:

Peter W. Nissen

Han var overlæge ved Ribe sygehus og ejede den sammen med Karna Nissen. Ifølge skøde lyst 23. oktober 1979 blev huset solgt til:

John Jensen

Han var født 26. maj 1940 og er arkitekt. Han var søn af Elly og Roald

Jensen, der var gift i Bramming 4. juni 1939. John Jensen har 2 børn:

1. Johnny Brian Jensen, født 4. marts 1966 i Middelfart. Han er værktøjsmager og bor sammen med Ingrid Legaard. De bor Bjørnkærvej 1 i Egebæk.
2. Lene Jensen, født 9. december 1970 i Hviding. Bor i Ribe. John Jensen bor sammen med Birgitte Bondrup Lasbo, der er født 22. april 1965 i Esbjerg. Hun er socialpædagog.

V. Vedsted Vej 91



En gård som i dag ejes af Per J. Nielsen. Denne gård hørte til den kongerigske del af landsbyen i tiden før 1864. Det var den østligste gård i det gamle V. Vedsted, og går vi tilbage til middelalderen, lå her en af de virkelig store gårde, nemlig en gård på 8 ottinger. Det vil sige en gård på samme størrelse, som V. Vedsted Hovedgaard og gården Okholm. Gården blev dog delt allerede i tidlig middelalder, så den ved 1600-tallets begyndelse var en gård på 2 ottinger, og det er gårdens størrelse, da denne beretning begynder. Den hørte under domkapitlet i Ribe indtil omkring 1670, da den blev delt med 1 otting til Ribe Hospital og 1 otting blev udlagt til ryttergods. Det vil sige, at bonden på denne gård var fæster under to herrer. Den første kendte bonde på gården var:

Povel Andersen

Han kaldtes også Povel Ottersbøl, så det er muligt, at han kom fra denne landsby. Han var født omkring år 1600 og blev gift ca. 1630 med Maren Povelskone. Fra deres ægteskab kendes kun én søn:

1. Anders Povelsen født omkring 1633. Han fik fæstet efter faderen. Povel Andersen døde i december 1675 og hans kone, Maren, døde i juli 1679. Efter Povel Andersen fulgte i 1673 sønnen:

Anders Povelsen

Han var født 1633 og blev gift 16. november 1673 med Agnethe Eskelsdatter, der var født omkring 1640. Deres ægteskab var barnløst og hun døde i marts 1683, blev begravet 27. marts. Anders Povelsen kom i andet ægteskab 7. oktober 1683, da han blev gift med Kirsten Mathiasdatter, der var født 1653. I dette ægteskab fødtes datteren:

1. Maren Andersdatter, født juli 1684 og døbt 13. juli.

De fik ikke flere børn, og i 1687 døde Anders Povelsen. Han blev begravet 5. juni. Kirsten Mathiasdatter blev gift påny den 15. januar 1688 og med:

Troels Nielsen

Han havde allerede i 1687 fået overdraget fæstet af gården. Han var født omkring 1660 og muligvis i Rejsby eller Ø. Vedsted. I ægteskabet mellem Troels Nielsen og Kirsten Mathiasdatter fødtes 3 børn:

1. Maren Troelsdatter, født 6. februar 1689.

2. Anders Troelsen, født 23. november 1690.

3. Niels Troelsen, født 30. januar 1693.

Den 2. juli 1695 døde Kirsten Mathiasdatter, 42 år gammel. Troels Nielsen blev gift anden gang 4 måneder efter, den 3. november 1695 med Maren Sørensdatter, der var født ca. 1664. De fik også 3 børn:

1. Lavrids Troelsen, født 6. juli 1696. Han blev gift 1719 med Anne Madsdatter Bondesen. Se V. Vedsted Byvej 6.

2. Hans Troelsen, født 10. november 1697.

3. Maren Troelsdatter, født 18. juni 1699.

Da det sidste barn blev født, var faderen, Troels Nielsen, død. Han døde 29. maj 1699. Hans enke, Maren Sørensdatter, blev gift igen den 3. juli 1701 med:

Hans Jepsen

Han var født ca. 1670 i Roager og overtog nu ved sit ægteskab fæstet af gården. Det er dog ikke gået særlig godt for denne mand, thi i 1710

måtte han afstå fæstet af den ene otting til kromanden, Anders Hansen, på V. Vedsted Vej 127. Det var den otting, som han havde fæstet fra Ribe Hospital. Fra 1710 er gården her kun på 1 otting, som hører under ryttergodset. I ægteskabet mellem Hans Jepsen og Maren Sørensdatter fødtes kun én søn:

1. Troels Hansen, født 18. juni 1702.

Maren Sørensdatter døde 28. november 1722, 58 år gammel, og Hans Jepsen døde 6. marts 1739 som aftægtsmand på gården, 69 år gammel. Gården var da overtaget af sønnen:

Troels Hansen

Han var født på gården 18. juni 1702 og blev gift 12. oktober 1721 med Esther Termansdatter, der var født 16. december 1692 på gården, Ulvehøjvej 15, og datter af Terman Pedersen og Ellen Nielsdatter. Troels Hansen eller Truels Hansen og Esther fik følgende børn:

1. Maren Truelsdatter, født 9. februar 1723. Gift 1748 med Anders Sørensen Outzen. Se gården, Skoleallé 4. (Skovhuset).
2. Karen Truelsdatter, født 11. april 1725. Gift først med Peder Mathiasen og senere med Laurids Michelsen. Se Skoleallé 6. (Rosen-gaarden).
3. Ellen Truelsdatter, født 8. juli 1728. Død 17. august 1754, 26 år gammel.
4. Bodil Marie Truelsdatter, født 15. september 1732.
5. Hans Truelen, født 6. april 1735. Han overtog senere fødegården. Troels Hansen døde på gården 3. april 1765, 62 år gammel, og hans kone, Esther Termansdatter, døde 12. september 1766, 73 år gammel. Gården var da overdraget til sønnen:

Hans Truelen

Han var som anført født på gården 6. april 1735. Han blev gift første gang den 3. september 1758 med Mette Lasdatter Puggaard, der var født 27. maj 1723 på gården, Skoleallé 2. (Østgaarden). Hun var datter af Las Lauridsen Brodersen. I Hans Truelens ægteskab med Mette Lasdatter fødtes 3 børn:

1. Truels Hansen, født 21. juni 1760. Han blev gårdmand på gården, Skoleallé 6.
2. Las Lauridsen Hansen, født 17. juni 1762. Han blev gårdmand på gården, Skoleallé 2.
3. Laurids Hansen, født 1763. Han blev gårdmand på gården, V. Vedsted Vej 137.

Den 18. marts 1765 døde Mette Lasdatter Puggaard, knap 42 år gammel. Hans Truelsen blev gift anden gang 23. juli 1768 i Brøns kirke med Karen Hansdatter Pinborg, døbt 12. september 1734 i Brøns kirke og født i Havervad som datter af Hans Nielsen Pinborg og Mette Petersdatter. I dette ægteskab fik Hans Truelsen 5 børn:

1. Hans Hansen, født 22. december 1769. Død 15. juni 1770.
2. Mette Hansdatter, født 13. marts 1772. Død 15. marts 1772.
3. Niels Hansen, født 20. august 1773. Død 18. september 1773.
4. Esther Marie Hansdatter, født 30. oktober 1774. Død 22. januar 1775.
5. Hans Hansen, født 5. december 1776. Han fik fødegården efter faderen.

Det var, mens Hans Truelsen havde gården, at udskiftningen af fællesskabet fandt sted, og gården fik da et areal på 53 tdr. land. Hans Truelsen og Karen Pinborg kom på aftægt i 1805, da sønnen fik gården til selveje. Hans Truelsen døde 21. oktober 1815, 80 år gammel. Hans kone, Karen, døde 28. marts 1817, 83 år gammel. Ejer af gården var nu sønnen:

Hans Hansen

Han overtog gården i 1803, og det er muligt, at gården på dette tidspunkt har haft ret nye bygninger, men det kan ikke bevises. Han var født 1776 og blev gift 23. februar 1805 med Maren Clemens Christensdatter, der var født på gården Degnetoftevej 1 som datter af Christen Michelsen og Dorothe Clemensdatter. Hans Hansen og Maren Clemens fik 6 børn:

1. Karen Hansdatter, født 19. december 1805. Død 23. marts 1807.
2. Christen Hansen, født 17. december 1807. Han døde 1. januar 1839 af tuberkulose, 31 år.
3. Karen Hansdatter, født 5. januar 1810. Hun fik fødegården.
4. Dorothea Hansdatter, født 8. oktober 1812. Hun blev gift i Hviding kirke 1844 med enkemanden, Laurids Warming på Vestergaard i Lundsmark.
5. Mette Marie Hansdatter, født 25. april 1816. Hun blev gift 6. november 1863 med Niels Pedersen Fjedsted fra Øster Vedsted. Se V. Vedsted Vej 141.
6. Hans Hansen, født 14. september 1818. Død 17. juli 1844 af tuberkulose, 25 år gammel.

Hans Hansen og Maren Clemens Christensdatter kom begge på aftægt hos svigersønnen, da han overtog gården 1847. Her døde Hans Hansen

14. februar 1850, 73 år gammel, og hans kone døde 22. september 1847, knap 64 år gammel. Gården ejedes da af svigersønnen:

Michel Hansen

Han var født 12. september 1818 på den gård, som har ligget på Degnetoftevej 2, og som senere blev fattiggård. Han var søn af gårdmand Hans Jørgensen og Ingeborg Christensdatter. Han blev gift 1848 med datteren på gården, Karen Hansdatter. De fik kun én søn:

1. Hans Michelsen Hansen, født 3. december 1848. Han fik gården i 1881.

Michel Hansen blev ingen gammel mand. Han døde 12. marts 1851, kun 32 år gammel. Han var af velhavende familie, så der blev en ret stor arv til den lille faderløse søn, Hans, da Michel Hansens fader i 1852 solgte gården til en anden søn. Der blev 266 rbdl. til drengen. Se under Degnetoftevej 2. Michel Hansens enke, Karen, drev nu gården i mange år, indtil sønnen blev voksen. Hun skødede den til ham den 24. oktober 1881.

Hans Michelsen Hansen

Han blev gift 5. september 1872 med Anne Mette Nielsen, der var født 12. marts 1851 på ejendommen Vester Bjergvej 2 og datter af Niels Clausen. I dette ægteskab fødtes i V. Vedsted 4 børn:

1. Mikkelt Hansen, født 23. september 1874.
2. Niels Clausen Hansen, født 17. august 1879.
3. Laurids Warming Hansen, født 20. april 1882.
4. Marie Kirstine Hansen, født 28. juni 1884.

Den 26. februar 1886 solgte Hans Hansen gården til Mads Lassen. Hans Hansens gamle mor, Karen Hansdatter, døde 15. august 1886, 76 år gammel. Hun kom ikke fra den gamle gård, mens hun var i live. Hvad der blev af familien Hans M. Hansen vides ikke, men nu var gården solgt til.

Mads Hansen Lassen

Han var født 29. januar 1856 i Øster Vedsted som søn af Laust Hansen Lassen og Maren Aschou Madsdatter. Mads Lassen blev gift 12. oktober 1888 med Maren Nielsen, der var født 21. juli 1856 i Baungaard ved Kalvslund. De fik følgende børn:

1. Hans Hansen Lassen, født 11. april 1889. Død 5. februar 1891, 1 år gammel.
2. Hansemine Lassen, født 18. marts 1891. Hun blev gift 17. august

1924 med Frands Jacobsen, der var født 18. november 1893. Han var landmand i Lørup, Gislev sogn på Fyn. De har to børn, Helga og Vagn.

3. Maria Lassen, født 25. januar 1893. Hun var ugift. Se V. Vedsted Vej 74.
4. Niels Valdemar Lassen, født 13. april 1894. Han blev gift 1923 med Karen Feddersen og de overtog hans fødegård.
5. Martin Lassen, født 14. maj 1895. Gift 13. marts 1924 i Darum med Kirstine Marie Thomsen, der var født 9. juni 1903 i Grimstrup. De boede i Tømmerby. De fik en søn, Svend Høgsbro Lassen.

I 1923 købte Mads Hansen Lassen en mindre ejendom i V. Vedsted, V. Vedsted Vej 74. Han flyttede nu hertil, og her døde han 12. juli 1933, 77 år gammel. Hans kone, Maren Nielsen, var død 12. maj 1930, 74 år gammel. Gården var i 1923 afstået til sønnen:

Niels Valdemar Lassen

Han var født på gården 13. april 1894 og blev gift 13. april 1923 i V. Vedsted kirke med Karen Feddersen, der var født 23. maj 1892 på ejendommen Trækærvej 26. Hun var datter af husmand Hans Christian Feddersen og Maren Poulsen. Hendes forældre døde, mens hun var lille, og hun kom i pleje hos Bartolin Andersen. Se V. Vedsted Vej 64. Valdemar Lassen og Karen Feddersen fik en datter:

1. Erna Lassen, født 8. maj 1926. Hun blev 1947 gift med Svend Kristian Legaard og de overtog hendes fødegård.

Niels Valdemar Lassen solgte i 1947 gården til svigersønnen, Svend Legaard, og flyttede til ejendommen, V. Vedsted Vej 74, som han overtog efter søsteren, Marie Lassen. Valdemar mistede her sin kone, Karen, ved en ulykke. Hun døde 15. oktober 1948, 56 år gammel.

Svend Kristian Legaard

Han var født 23. september 1918 i Outrup og søn af Jørgen Kristian Legaard og Ane Marie Barslund. Svend Legaard blev gift 1947 med Erna Lassen, der var født på ejendommen 8. maj 1926. De fik følgende børn:

1. Valdemar Lassen Legaard, født 23. april 1948 i V. Vedsted. Han blev gift 27. maj 1972 i Mølholm, Vejle, med Jane Lissa Jakobsen. Han er reklamekonsulent. De bor i Lille Andst, Vejen.
2. Jørgen Kristian Legaard, født 11. marts 1949 i V. Vedsted. Han blev gift 8. februar 1969 med Gunda Okholm Westergaard. Se V. Vedsted Vej 95.

3. Børge Legaard, født 18. november 1950 i V. Vedsted. Han blev gift i Ribe 18. december 1972 med Eva Kristensen. De bor i Warming, Seem sogn.
4. Poul Legaard, født 10. juni 1954 i V. Vedsted. Han blev gift 30. december 1981 i Ribe med Tove Poulsen. De bor i Gørding. Han havde først fødegården.
5. Kristian Legaard, født 18. september 1964 i V. Vedsted. Han bor sammen med Ulla Sørensen på Toftevej 16 i Hviding.
6. Karen Marie Legaard, født 18. februar 1966 i V. Vedsted. Hun blev gift 16. september 1989 med Jens Bang Jensen. Se V. Vedsted Vej 74. Svend Kr. Legaard døde 4. februar 1972, 53 år gammel. Erna Legaard drev gården videre, indtil den i 1976 blev overtaget af sønnen:

Poul Legaard

Han overtog gården med 25 ha. Han blev gift 30. december 1981 med Tove Poulsen. Erna Legaard var da flyttet til ejendommen V. Vedsted Vej 74. I 1982 forlod Tove og Poul Legaard ejendommen og flyttede til Gørding. Gården blev nu overtaget af:

Per Jespersen Nielsen

Han fik skøde på gården 15. august 1982. Han blev født 20. august 1962 i Gl. Hviding som søn af Karen Marie og Niels Jespersen Nielsen. Han er ugift. I 1989 blev der bygget ny stald. Den gamle stald, der blev bygget i 1951 og udvidet i 1962, bliver stadig udnyttet. Stuehuset er vel 200 år gammelt.

V. Vedsted Vej 92

Her bor i 1992 Metha og Nis Bastian Andreasen. Huset er opført 1896 – 97. Før dette hus blev opført, lå der på samme sted et andet meget gammelt hus, hvor der til tider boede to familier, så huset fik to matrikelnumre, nemlig 57 og 58. Den vestre del af huset fik nr. 58 og den østre nr. 57. Dette hus var ejet af Ribe Hospital og var engang i 1700-tallet opført på en grund fra gården, Degnetoftevej 1. I dette hus boede i 1787 enken:

Maren Nielsdatter

Hun var født 5. maj 1727 på gården, Sprækkevej 3, som datter af bonden

Niels Rasmussen. Hun blev gift 10. november 1764 med Søren Jespersen fra Sdr. Farup og de fik en datter:

1. Severina Sørensdatte, født 14. oktober 1765 på gården, Sprækvej 3, der var fæstet af hendes morbroder, Søren Nielsen. Hendes fader, Søren Jespersen, var død 23. februar 1765, så moderen fødte barnet hos hendes broder.

Maren Nielsdatte fæstede da huset her, hvor hun boede til sin død 15. oktober 1800. Hun blev 72 år gammel. Huset var da delt mellem to familier og hun boede i den vestre del. Denne del af huset blev efter hendes død fæstet af:

Bertel Pedersen

Han var født i Terpling, Aastrup sogn, ca. 1751 og blev gift 18. oktober 1794 med Anna Marie Laustdatte, der var født ca. 1760. De fik 3 børn:

1. Mette Marie Bertelsdatte, født 15. maj 1796. Hun var ugift og boede i huset til sin død 13. november 1857.
2. Laust Hansen Bertelsen, født 4. maj 1798.
3. Peder Hansen Bertelsen, født 27. juli 1800.

Bertel Pedersen døde 30. august 1828, 76 år gammel. Hans kone, Anne Marie Laustdatte, døde 2. maj 1848, 91 år gammel. Hun boede da sammen med sin ugifte datte i den vestlige del af huset, som nu var overtaget af V. Vedsted sogneråd. I den østlige del af huset boede i 1790:

Niels Nielsen Oulund

Han var født ca. 1753 og gift med Giertrud Nielsdatte, der var født ca. 1755. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Anne Kiestine Nielsdatte, født 7. oktober 1791.
2. Niels Nielsen Oulund, født 17. marts 1795. Han fik huset efter faderen.

Niels Oulund var indsidder og daglejer. Han døde 22. marts 1822 og hans kone, Giertrud, døde 21. september 1829, 74 år gammel. Denne del af huset blev i 1818 overtaget af sønnen:

Niels Nielsen Oulund

Han var født 1795 og havde samme navn som faderen. Han blev gift 10. oktober 1818 med Mette Cathrine Frandsdatte, der var født ca. 1790 i Høm. Hun tjente da hos kromanden i V. Vedsted, Niels Davidsen. Niels Oulund og Mette Cathrine fik ingen børn. Niels Oulund døde 8. oktober 1862, 67½ år. Han hængte sig i sengebåndet. Hans

kone døde 20. november 1869, 79 år gammel. Kommunen ejede huset indtil 1866, hvor det blev overtaget eller købt af:

Jannik Lausen

Han var født 28. juli 1820 i huset, V. Vedsted Vej 143, og søn af Laust Laustsen Janniksen. Han blev gift 1856 med Lene Marie Pedersen, der var født 24. august 1820 i Sdr. Farup som datter af Peder Mathiasen Johansen. Se matr.nr. 41 i Sdr. Farup. Jannik Lausen og Lene Marie fik 5 børn:

1. Laura Kirstine Janniksen, født 18. april 1857.
2. Peder Mathiasen Janniksen, født 24. december 1860. Død 5. oktober 1861.
3. Magdalene Marie Janniksen, født 26. august 1861.
4. Kirsten Marie Janniksen, født 8. oktober 1867. En tvilling.
5. Peder Mathiasen Janniksen, født 8. oktober 1867. En tvilling.

Jannik Lausen var arbejdsmand og familien levede i ringe kår, så han tog omkring 1870 en tur til Amerika for at tjene penge. Han kom dog hjem igen og døde i V. Vedsted 4. juli 1880. Hans kone, Lene Marie, døde 11. februar 1900, 79 år gammel. Hun solgte huset ifølge skøde tinglyst 18. august 1897 til:

Søren Hansen Clemmensen

Han havde hidtil haft gården, V. Vedsted Vej 105, hvor han var født 1829. Han lod det gamle hus nedrive og i 1897 blev det nuværende hus opført. Her boede han nu med sin kone, Henriette Lauritsen. Han døde her den 28. juni 1908, 79 år gammel. Henriette Clemmensen døde 1933 og huset blev nu købt af:

Knud Nielsen Knudsen

Han havde hidtil haft gården V. Vedsted Vej 119, som han nu solgte til Nis Bastian Andreassen. Han flyttede ind i huset her og boede i mange år sammen med Anne Marie Truelsen, der var enke. Se Mandøvej 20. Hun holdt hus for ham. Knud Nielsen Knudsen døde 13. januar 1954, 88 år gammel. Huset blev nu arvet af:

Kirstine Andreasen, født Bastian

Hun boede ikke i huset her, men i huset V. Vedsted Byvej 25. Huset blev nu udlejet. Her boede først Mathilde og Jens Lassen, der havde haft gården, Sdr. Kirkevej 17. Ellers var huset også udlejet til lærere på Ungdomshøjskolen. Kirstine Andreasen døde 5. september 1966.

Huset blev arvet af hendes søn:

Nis Bastian Andreassen

Han afstod i 1967 gården, V. Vedsted Vej 119, Bendixminde, til sønnen Knud Bent Andreassen og flyttede ind i huset her. Angående familieforhold se V. Vedsted Vej 119. I 1992 bor her Metha og Nis Bastian Andreassen.

V. Vedsted Vej 94

Her har fra første halvdel af 1700-tallet ligget et hus, som da tilhørte slægten Fridsch i Ribe. Denne familie i Ribe var meget rig og boede fra 1717 på Porsborg. Mads Pedersen Fridsch var justitsråd og rådmand og senere var sønnen Peder Madsen Fridsch borgmester i Ribe i midten af 1700-tallet. Huset hørte som de fleste andre til den kongerigske del af byen. I huset boede i 1746:

Frantz Christensen

Han var markmand i V. Vedsted og blev gift 11. november 1746 med Cathrine Olesdatter Damgaard, der var født oktober 1720 som datter af Ole Povelsen Sommersted. Frantz Christensens børn:

1. Christen Frantzen, født 6. december 1747.
2. Ole Frantzen, født 19. august 1749.
3. Maren Frantzdatter, født 27. oktober 1751. Gift 1792. Se Sprækvej 3.
4. Mette Frantzdatter, født 22. april 1756. Død 8. august 1756, 3 mdr. gammel.
5. Mette Frantzdatter, født 9. august 1757.
6. Povel Frantzen, født 17. oktober 1759. Død 2. april 1760, 26 uger gammel.
7. Povel Frantzen, født 20. februar 1762.

Frantz Christensen var død før 1787, da sad hans kone, Cathrine Olesdatter, som enke i huset. Hvem der boede i huset efter familien Frantz Christensen vides ikke, men i 1795 bor i huset:

Niels Hansen Puggaard

Han var født ca. 1755 og gift med Kirsten Olesdatter, der var født ca. 1770. De fik i V. Vedsted 2 børn:

1. Karen Kjestine Nielsdatter, født 3. august 1796.

2. Hans Peter Nielsen, født 8. november 1799.

Denne familie blev heller ikke længe i V. Vedsted, men hvem der fulgte efter denne vides ikke. I 1815 boede i huset:

Niels Hendricksen

Han var født ca. 1778 og blev gift i V. Vedsted kirke 8. september 1815 med Vibecke Jensdatter, der var født 19. februar 1786 på gården, Okholmvej 3, som datter af Jens Nielsen Snedker og Anne Pedersdatter. Børnene efter Niels Hendricksen og Vibecke Jensdatter:

1. Anne Kirstine Nielsdatter, født 5. oktober 1818. Gift 1857. Se V. Vedsted Vej 129.

2. Maren Nielsdatter, født 23. november 1821.

3. Henrick Nielsen, født 23. november 1824.

4. Jens Mortensen Nielsen, født 17. august 1829.

Niels Hendricksen var skrædder. Han døde 26. september 1840, 63 år gammel. Hans kone, Vibecke Jensdatter, døde 2. juli 1855, 69 år gammel. Huset var da overtaget af sønnen:

Henrick Nielsen

Han var født på stedet 23. november 1824. Han overtog huset efter moderens død 1855. Han blev aldrig gift, i hvert fald ikke i V. Vedsted, som han forlod 1859. Han solgte huset ifølge skøde af 1. juli 1859 til:

Frederik Henrick Dionysion Jensen

Han var født i Flensborg 1808 og var gift med Ingeborg Hansen, der var født i Marstal 1806 som datter af Albert Hermann Hansen. De kom til V. Vedsted som ældre mennesker og havde ingen børn. Han havde tidligere været smed. Ingeborg Hansen døde 28. januar 1890, 83 år gammel. Frederick Henrick Jensen døde 14. februar 1895, 87 år gammel. Han havde dog forinden solgt huset til:

Hans Sørensen Lindberg

Han boede ikke selv i huset, men havde lejefolk i dette. Frederick Jensen boede her til sin død. Hans Sørensen Lindberg havde skøde dateret 22. juni 1892, og han solgte igen huset ifølge skøde lyst den 14. september 1898 til:

Peder Nielsen Scherlund

Han havde sikkert siddet til leje i huset, før han købte det. Han var født

ca. 1859 og gift med Edeline Scherlund. Han var skrædder. I V. Vedsted blev født 4 børn:

1. Jørgen Scherlund, født 4. december 1895.
2. Kristian Scherlund, født 10. januar 1899.
3. Thorvald Scherlund, født 16. marts 1901.
4. Ellen Marie Scherlund, født 21. januar 1905.

Peder Nielsen Scherlund døde 20. juni 1906, 45 år gammel. Hans kone, Edeline, solgte huset 6. marts 1912, og familien flyttede fra sognet. Hun solgte til:

Jeppe Nielsen Christensen

Han var født i Raahede 16. april 1847 Endrup Møllevvej 1. Han var søn af Jeppe Christensen, der var død efter en løbskkørselsulykke kort før barnet blev født. Han var gift med Jensine Christensen. Han døde 29. marts 1914 i huset, 66 år gammel. Hans enke solgte igen huset ifølge skøde lyst 28. juni 1920 til:

Carl Henrik Hellesø

Han var grænseoverløber. Han blev senere husmand i Raahede, Endrup Møllevvej 4. Han solgte huset igen i 1920 til:

Carl Frederik Christensen

Han havde ejendommen i 2 år og solgte i 1922 til:

Jes Møller

Han boede ikke selv i huset, men havde det lejet ud. Her boede folk, der arbejdede ved digebygning, der huskes en mand ved navn Mamsen. Senere boede her arbejdsmand:

Andreas Hansen

Han boede i huset først i 1920-erne og fik også skøde på dette i 1927. Han var født 13. september 1887 og gift med Maren Andersen, der var født 7. oktober 1891. Han ernærede sig som arbejdsmand. Familien flyttede meget rundt, og kun det yngste af deres 5 børn blev født i V. Vedsted. Børnene var Hansine – Andrea – Bothilde – Ella – Gunnar. Gunnar Marius Hansen blev født her 18. december 1924. I 1927 flyttede Andreas Hansen med familie til Hviding sogn. Huset blev solgt til:

Peder Michelsen

Han boede ikke i huset, men havde lejefolk i dette. Han boede i huset V. Vedsted Vej 143. I 1935 blev det gamle hus nedbrudt, og der blev bygget nyt. Et værksted blev bygget i 1934 og i 1935 blev beboelse-shuset bygget. Hele denne ejendom blev i 1935 overtaget af Peder Michelsens søn:

Anker Michelsen

Han var tømrer og faderen murer, så de havde selv opført bygningerne. Anker Michelsen var født 23. oktober 1906 i Egebæk og søn af Metha og Peder Michelsen, der senere boede i huset V. Vedsted Vej 143. Anker Michelsen blev gift 1. december 1935 i V. Vedsted med Else Jepsen, der var født 12. april 1914 i Aarhus som datter af Christen Lauridsen Jepsen og Astrid Olivia Jepsen. Se V. Vedsted Vej 82. Else og Anker Michelsen fik 2 drenge:

1. Dan Lindberg Michelsen, født 26. september 1936. Han bor sammen med Bodil Kjær Sørensen i Bramming. Hun er overlærer og han er chauffør.
2. Kjeld Lindberg Michelsen, født 6. oktober 1940. Han er gift med Inge Jürgensen og de bor i Kalundborg. Han er tømrer.

I Anker Michelsens værksted var der indrettet en bolig og her boede skomager Johan With Jørgensen. Se angående ham under Mandøvej 3. Anker Michelsens fader, Peder Michelsen, tilbragte sine sidste år her. Han døde 1. december 1956, da var hans kone, Metha, forlængst død. Hun døde 13. august 1945. Anker Michelsen døde 11. juni 1975, 68 år gammel. Else Michelsen solgte ejendommen 23. december 1990 til Anne-Vera Madsen. Se gården, V. Vedsted Vej 58. Hyrdegaarden. Else Michelsen flyttede i 1991 ind i huset Sdr. Kirkevej 8. I huset her bor nu Anne-Vera og Jannik Madsen.

V. Vedsted Vej 95

Dette hus blev bygget 1971 på en grund fra ejendommen V. Vedsted Vej 91. Det var en søn fra denne gård, som først ejede huset.

Jørgen Kristian Legaard FØDT 11-3 -1949 Se side 59

Han er født 18. november 1950 på gården V. Vedsted Vej 91 og blev gift 8. februar 1969 med Gunda Westergaard, der er født 31. august 1949 og datter af Marie og Niels Westergaard. Gunda og Jørgen Legaards

børn:

1. Ingrid Legaard, født 4. oktober 1968. Hun arbejder hos Holst Sørensens i Obbekær og bor sammen med Johnny Brian Jensen. De bor i den gamle kro, Bjørnekærvej 1.
2. Svend Legaard, født 6. marts 1972 i V. Vedsted. Bor hjemme. Ifølge skøde lyst 21. april solgte Gunda og Jørgen Legaard huset. De købte da gården, Mandøvej 22 i V. Vedsted. Huset blev solgt til Jørgen Legaards mor:

Erna Legaard

Se videre V. Vedsted Vej 91 og 74 samt Sdr. Kirkevej 1. Erna Legaard havde huset udlejet, indtil hun den 1. april 1983 solgte det til:

Esben Lagoni Johansen

Han er født 1. februar 1959 i Brørup og søn af Maria og Svend Aage Johansen, der nu bor Præstevej 18 i Sdr. Farup. Esben Johansen bor sammen med Lisbeth Bork, der er født 1. juni 1960 og datter af Judith og Knud Bork. Se Mandøvej 16. Lisbeth og Esbens børn:

1. Daniel Bork Johansen, født 14. september 1986.
2. Jonas Bork Johansen, født 16. juni 1988.

Esben Johansen arbejder som traktorfører hos Sdr. Farup Maskinstation. Lisbeth er omsorgsmedhjælper.

V. Vedsted Vej 96

Dette hus beboes i dag af Bodil Nissen. Huset er meget gammelt, men omforandret flere gange. Huset hørte tidligere til de såkaldte kongerigske ejendomme i V. Vedsted og var fæste under Ribe Hospital. Huset er opført på dette sted ca. 1746 af beboeren på gården, V. Vedsted Vej 98. Huset blev altså bygget på gårdens toft, dette var almindeligt på disse tider. Det var altså bonden, Anders Nissen, der lod huset opføre til sin søn:

Knud Andersen

Han var født 12. september 1721 V. Vedsted Vej 98 og søn af Anders Nissen og Karen Mikkelsdatter. Han blev gift 15. april 1746 med Karen Pedersdatter Led, der var født 9. august 1721 på gården Ulvehøjvej 11 som datter af gårdmand Peder Hansen Lundsmark. Knud Andersen

var husmand, hjulmand og tækkemand. Han fik 3 børn i sit ægteskab med Karen Pedersdatter:

1. Karen Knudsdatter, født 9. april 1747. Død 10. juni 1747.
2. Peder Knudsen, født 23. april 1749. Han overtog senere huset.
3. Karen Knudsdatter, født 1. juni 1751. Hun døde 22. november 1753.

Den 14. juni 1751 døde Knud Andersens kone i barselseng kun 30 år gammel. Han blev gift igen den 18. november 1752 og nu med Kirsten Eskildsdatter, der var født 1724 i Normsted, Brøns sogn, og datter af Eskild Knudsen og Anne Marie Pedersdatter. Knud Andersen fik i dette ægteskab 4 børn:

1. Anders Knudsen, født 4. januar 1754. Død 22. marts 1761, 7 år gammel.
2. Eskild Knudsen, født 19. maj 1755. Senere i Vester Aabølling, Brøns sogn.
3. Karen Knudsdatter, født 5. september 1756.
4. Else Knudsdatter, født 19. november 1758.

Kirsten Eskildsdatter døde 22. december 1758, 34 år gammel, og Knud Andersen døde 19. maj 1761, 39 år gammel. Efter dette ægtepars tidlige død blev huset fæstet af Maren Pedersdatter Led, der var født 1. januar 1717 og datter af Peder Hansen Lundsmark og altså søster til Knud Andersens første kone. Hun har vel også skullet tage sig af de forældreløse børn. Hun blev aldrig gift og døde 13. august 1793. I 1776 blev fæstet overtaget af Knud Andersens søn:

Peder Knudsen

Han var født på ejendommen 1749 og blev gift 5. november 1779 med Anne Cathrine Jørgensdatter, der var født 23. september 1755 på ejendommen Sdr. Kirkevej 3. Hun var datter af husmand, Jørgen Pedersen Smed. Peder Knudsen var husmand og hjulmager ligesom faderen. I hans ægteskab med Anne Cathrine Jørgensdatter fødtes 3 børn:

1. Knud Pedersen, født 15. maj 1780.
2. Birthe Cathrine Pedersdatter, født 15. oktober 1782.
3. Anne Marie Pedersdatter, født 9. maj 1788. Hun blev gift 1811 med Jens Jensen, Se V. Vedsted Vej 98.

I 1803 blev gården V. Vedsted Vej 98 nedlagt som gård og her købte Peder Knudsen nu bygningerne og flyttede til denne ejendom, som var hans faders fødehjem. Huset her solgte han i 1803 til:

Lars Termansen

Han var født i Hviding og døbt 2. august 1772 og søn af Terman Nielsen. Se Vester Bjergvej 11. Han blev gift 16. november 1805 med Anne Botelle Jensdatter, der var født ca. 1773. De fik to døtre:

1. Maren Larsdatter, født 20. januar 1808.
2. Margrethe Larsdatter, født 20. november 1813. Hun blev efter sit ægteskab med Nicolaj P. Nielsen i fødehjemmet.

Lars Termansen var snedker. Han døde 4. juli 1854, 82 år gammel. Hans kone, Anne Botelle, døde 8. februar 1853, 79 år gammel. Huset var den 15. maj 1850 blevet skødet til svigersønnen:

Nicolaj Peter Nielsen

Han var født 2. december 1816 i Lund, Burkal sogn, og blev gift 11. juni 1839 med Margrethe Larsdatter, der var født på ejendommen. De fik i deres ægteskab 6 børn:

1. Anne Marie Nicolajsen, født 6. oktober 1839. Død 19. september 1846, 6 år gammel.
2. Kirsten Marie Nicolajsen, født 29. september 1840. Død 14. juni 1850, 9 år gammel.
3. Peder Lassen Nicolajsen, født 19. oktober 1845. Død 1. februar 1850, 4 år gammel.
4. Anne Marie Nicolajsen, født 11. februar 1848. Død 24. april 1852, 4 år gammel.
5. Peder Lassen Nicolajsen, født 23. juli 1851. Han blev husmand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Byvej 28.
6. Kirsten Marie Nicolajsen, født 6. maj 1855. Hun blev gift med Jens Petersen og de overtog senere ejendommen her.

Nicolaj Peter Nielsen døde 28. september 1869, 52 år gammel. Han var skomager. Hans kone, Margrethe Larsdatter, døde 14. december 1886, 73 år gammel. Ejendommen blev overtaget i 1881 af svigersønnen:

Jens Petersen

Han fik skøde på huset den 13. oktober 1881. Han var født 1. april 1853 i Nr. Løgum og blev gift 30. marts 1878 i V. Vedsted kirke med Kirsten Marie Nicolajsen, der var født på stedet 6. maj 1855. Jens Petersen og Kirsten Marie Nicolajsen fik i V. Vedsted 4 børn:

1. Bothilde Nielsine Petersen, født 1. februar 1879. Død 26. november 1893 i Hviding, 14 år gammel.
2. Margrethe Noline Petersen, født 6. december 1881.
3. Niels Christian Petersen, født 25. oktober 1884.
4. Nicolaj Petersen, født 20. juli 1887. Han blev senere gårdmand i

Hviding.

I 1891 solgte Jens Petersen huset her og købte en mindre gård i Hviding by ikke langt fra den gamle præstegård. I Hviding fødtes 3 børn:

5. August Marius Petersen, født 17. august 1892.

6. Dødfødt drengebarn, født 15. marts 1895.

7. Otto Bertel Petersen, født 22. december 1898. Husmand i Hviding.

Huset på V. Vedsted Vej, som her bliver beskrevet, solgte Jens Petersen i 1891 til:

Hans Sørensen Lindberg

Han boede ikke i huset og solgte det videre i 1893 til:

Søren Hansen Nielsen

Han var fra Skads og boede heller ikke i huset, men havde det udlejet.

Han solgte et par år efter til:

Jens Christian Nielsen

Han var fra Darum og boede ikke i huset, men ejede det. Han solgte i 1899 stedet til:

Hans Andersen Pedersen

Efter ham fulgte i 1903 en ny ejer, nemlig:

Søren Knudsen

Han solgte i 1905 til:

Nis Lorentzen Holm

Han boede i V. Vedsted, men sikkert ikke i huset. Han solgte da også dette ifølge skøde tinglyst 16. april 1907 til:

Johan Christensen

Han boede i Brøns og havde lejefolk i huset. I huset boede fra 1901 til 1917 følgende familie, som sad til leje i huset:

Hans Nielsen

Født 27. juni 1837. Gift med Ane Marie Nielsen, født 6. februar 1859. De havde en søn, Hans M. Nielsen, født 13. oktober 1901. Manden var arbejdsmand, men fik senere aldersrente. Denne familie flyttede dog fra sognet omkring 1917 og Johan Christensen solgte i foråret 1918 huset til:

Peder Jensen Bejer

Han var født 15. december 1859 på gården Smalhale 7 i V. Vedsted. Gift 12. marts 1886 med Mathea Margrethe Møller. De havde til 1918 boet på gården, Sprækvej 3. Se videre der. Ifølge skøde lyst 17. april 1918 købte Peder J. Bejer nu huset her. I 1920 købte han sammen med Peder N. Lorentsen huset V. Vedsted Vej 98, som de delte mellem sig. Peder J. Bejer fik den østre halvdel, som han brugte til hønsehus og værksted. Peder J. Bejer døde 20. april 1943, 83 år gammel. Hans kone, Mathea, døde 5. december 1947, 85 år gammel. Da var halvdelen af huset, V. Vedsted Vej 98, forlængst solgt til Peder Lorentsen. Huset her blev i 1947 overtaget af Peder J. Bejers børnebørn. Svend, Helge og Dora Troelsen. Se Sprækvej 3. De solgte huset 2. november 1951 huset til:

Dorthea Nielsen, født Jørgensen

Hun var født 21. januar 1893 og enke efter Anders Peder Nielsen. Se videre Vester Bjergvej 11 i V. Vedsted. Dorthea Nielsen boede her i huset sammen med sin datter, Astrid Nielsen, der var født 16. januar 1917. De tog i 1962 ind på alderdomshjemmet, Riberhus, og huset blev solgt 27. marts 1962 til:

Mads Shelde Hansen

Han var murer og gift med Edith Hansen. Han foretog store forbedringer ved huset. I 1967 byggede han et nyt hus på Harevej 4 i Egebæk og flyttede ind i dette. Huset her solgte han 4. oktober 1967 til:

V. Schmidt

Han var bankdirektør i Esbjerg. Han solgte huset 30. september 1970 til:

Erik Lauridsen

Tjener på Postgården, et hotel i Ribe. Han solgte 9. juli 1971 til:

Per Lundgaard Jensen

Han havde huset i godt 3 år og solgte 4. december 1974 til:

Martin Schou

Han solgte atter huset den 8. august 1977 til:

Kjeld Nissen

Han er ingeniør og gift med Karen Nørgaard, der er lærer ved V. Vedsted skole. De solgte huset den 16. juli 1985 til Bodil Nissen og flyttede til Ribe, hvor de bor Kongensgade 9. Datoerne gælder skødernes tinglysning.

Bodil Nissen

Hun er født 4. marts 1948 i Fredericia som datter af Lene og Hans Nissen. Hun overtog huset 1. juli 1985. Hun har en søn:

1. Klaus Nissen, født 14. januar 1976 i København.

Bodil bor i huset 1992.

V. Vedsted Vej 98



Her bor Karoline og Aage Lorentsen. Dette er også en nedlagt landbrugsejendom, men det er meget længe siden, at gårdens jorder blev bortsolgt, nemlig 1803. Gården hørte tidligere til den kongerigske del af landsbyen og var fæste under Ribe Hospital. Gårdens tilblivelse som selvstændig landbrug med egne bygninger må sættes til ca. 1670. Oprindelig var denne gård en ottendedel af det, man kaldte V. Vedsted Hovedgaard, som blev delt i to før 1500-tallet. I 1660 blev den vestre del af hovedgården, Degnetoftevej 1, delt påny. Gården her opstår da her på det sydvestlige hjørne af gården, Degnetoftevej 1's toft. Gården var på 1 otting. Det vil sige, at gården efter udskiftningen i 1770-erne

fik ca. 50 tdr. land. Den første fæster af denne gård var:

Mikkel Lauridsen

Han var født ca. 1638 og blev gift 25. maj 1673 med Anne Pedersdatter, der var født ca. 1648. De fik følgende børn:

1. Peder Mikkelsen, døbt 25. marts 1674. Død 17. marts 1678.
 2. Anne Mikkelsdatter, døbt 4. maj 1676.
 3. Laurids Mikkelsen, døbt 15. september 1678. Død 13. juli 1679.
 4. Peder Mikkelsen, døbt 15. august 1680. Se V. Vedsted Vej 137.
 5. Karen Mikkelsdatter, døbt 2. februar 1683. Hun blev den, som blev i fødestavnen.
 6. Laurids Mikkelsen, døbt 16. april 1686.
 7. Maren Mikkelsdatter, født 4. december 1688.
 8. Christian Mikkelsen, født 12. september 1694. Død 13. maj 1695.
- Mikkel Lauridsen døde 21. januar 1721, 86 år gammel. Hans kone, Anne Pedersdatter, døde 15. november 1735, 86 år gammel. Mikkel Lauridsens gamle mor, Karen, der var født i 1614 døde i 1691. Den næste på gården var svigersønnen:

Anders Nissen

Han fik fæstebrev på gården dateret 8. november 1703. Han var født ca. 1669 og blev gift 29. oktober 1702 med Karen Mikkelsdatter, der var født på gården her 1683. De fik 7 børn:

1. Mikkel Andersen, født 25. juli 1703. Han blev gårdmand på Danelund, Sdr. Farup.
 2. Birgitte Andersdatter, født 9. marts 1706. Død 25. december 1707.
 3. Birgitte Andersdatter, født 5. april 1709. Gift 1734. Se Skoleallé 6.
 4. Nis Andersen, født 25. februar 1712. Han fæstede fødegården 1739.
 5. Knud Andersen, født 30. april 1716. Død som spæd.
 6. Anne Andersdatter, født 1. januar 1818.
 7. Knud Andersen, født 12. september 1721. Se V. Vedsted Vej 96.
- Anders Nissen døde 14. december 1756, 87 år gammel. Han kom fra Sdr. Farup, da han i 1702 blev gift med Karen Mikkelsdatter, men han var ikke født i Sdr. Farup. Hans fader, Nis Nielsen, kom til Sdr. Farup omkring 1672. Se Præstevej 11. Karen Mikkelsdatter døde 29. november 1738, 55 år gammel. Den næste bonde på gården var sønnen:

Nis Andersen

Han var født på stedet 1712 og blev gift 16. november 1742 med Else Jørgensdatter, der var født 25. maj 1711 i Sdr. Farup. Se Danelund. Nis

Andersen og Else fik 4 børn:

1. Anders Nissen, født 23. september 1744. Han fik fødestavnen, fæstebrev 29. juni 1762.
2. Jørgen Nissen, født 28. august 1746. Han døde 10. februar 1747.
3. Karen Nisdatter, født 12. marts 1749. Hun døde 13. maj 1758, 9 år gammel.
4. Jørgen Nissen, født 14. juni 1751.

Nis Andersen havde fæstebrev på gården fra Ribe Hospital af 14. januar 1739. Han døde på gården 14. januar 1781, 69 år gammel. Hans kone, Else Jørgensdatter, døde 10. marts 1788, knap 77 år gammel. Gården var i 1762 overtaget af sønnen:

Anders Nissen

Han var født 23. september 1744 og blev gift 1772, ikke i V. Vedsted, med Karen Pedersdatter, der muligvis var født i Øster Vedsted. De fik 4 børn:

1. Nis Andersen, født 9. oktober 1772.
2. Peder Andersen, født 5. oktober 1775.
3. Anne Else Andersdatter, født 30. april 1779.
4. Søren Andersen, født 18. juli 1783.

Den 13. september 1784 døde Anders Nissen kun 40 år gammel og hjemmet blev herefter opløst. Enken med de tre ældste børn forsvinder fra V. Vedsted sogn, medens den yngste, Søren, bliver hos farmoderen, der er i live endnu i 1788. Gården bliver i 1785 fæstet af bonden:

Hans Bertelsen

Han var født i Roost, Arrild sogn 1744 og blev gift 1770 i Brøns kirke med Dorthe Nielsdatter, der var født 1736 i Vester Aabølling som datter af Niels Pedersen, Hjuler. De boede først som indsidere hos Truels Jensen i V. Aabølling, men i 1785 fæstede Hans Bertelsen gården her i V. Vedsted. Deres børn født i Brøns sogn:

1. Niels Hansen Bertelsen, født 23. marts 1771. Han blev gårdmand på gården her.
2. Maren Hansdatter, født 23. marts 1774.

I 1792 frikøbte Hans Bertelsen gården til selveje og overlod den til sønnen, Niels Hansen Bertelsen. Hans Bertelsen døde 23. maj 1797 i V. Vedsted, 53 år gammel. Hans kone, Dorthe Nielsdatter, døde 22. april 1810, 73 år gammel. Nu sønnen:

Niels Hansen Bertelsen

Han fik skøde på gården her den 13. august 1794. Niels Hansen Bertelsen købte i 1803 Digegaarden eller Sdr. Kirkevej 37 af bonden, Niels Hansen, der flyttede til Lundsmark. Niels Hansen var nu ejer af to gårde, en på 50 tdr. land og Digegaarden på 100 tdr. land. Den 23. september 1803 lod han afholde auktion over parceller fra begge gårde. Her blev solgt ialt 34 parceller, samt bygninger og toft fra den lille gård, altså gården som her beskrives. Angående Niels Hansen Bertelsen se Sdr. Kirkevej 37. Bygningerne til gården her blev solgt til:

Peder Knudsen

Han var født 23. april 1749 i nabohuset V. Vedsted Vej 96. Hans familie havde tidligere boet på denne ejendom, nemlig hans farfader, Anders Nissen. Peder Knudsen flyttede nu fra V. Vedsted Vej 96 til 98 og her døde han 11. februar 1826, 77 år gammel. Hans kone, Anne Cathrine Jørgensdatter, døde 7. november 1838, 84 år gammel. Angående Peder Knudsens familieforhold se V. Vedsted Vej 96. Foruden den store toft nord for ejendommen var der også en parcel i Sdr. Trækær, som var fulgt med, da gården blev udstykket. Denne parcel blev senere bebygget, se Trækærvej 17. Efter Peder Knudsen fulgte hans svigersøn:

Jens Jensen

Han var født ca. 1762 i Graulund sogn ved Aalborg. Han kom på disse kanter at tjene og blev gift 1. maj 1811 med Peder Knudsens datter, Anne Marie Pedersdatter, der var født 9. maj 1788 i huset, V. Vedsted Vej 96. Jens Jensen og Anne Marie fik følgende børn:

1. Jens Jensen, født 23. juni 1811.
2. Peder Knudsen Jensen, født 8. august 1813.
3. Maren Jensen, født 12. oktober 1815.
4. Jørgen Peter Jensen, født 25. september 1817.
5. Andreas Jensen, født 3. juni 1820.
6. Anne Cathrine Jensen, født 28. marts 1823.
7. Knud Jensen, født 17. marts 1825. Han overtog senere ejendommen efter faderen.
8. Martinus Jensen, født 31. august 1827.
9. Hans Peter Jensen, født 28. februar 1830.

Jens Jensen døde 7. april 1845, 82 år gammel, og hans kone, Anne Marie Pedersdatter, døde 28. juli 1850, 62 år gammel. I 1844 solgte Jens Jensen den store parcel i Sdr. Trækær, som hørte til huset. Han solgte den til Simon Pedersen, der i 1845 lod opføre hus på denne

parcel. Se Trækærvej 17. Ejendommen her i V. Vedsted blev i 1845 overtaget af:

Knud Jensen

Han var skrædder og født på stedet 1825. Han blev gift 24. april 1846 i V. Vedsted kirke med Mariane Petersen, der var født 16. oktober 1822 i Jejsing, Hostrup sogn. De fik følgende børn:

1. Jens Peder Knudsen, født 24. maj 1846.
2. Anne Marie Knudsen, født 14. august 1848.
3. Eli Andreasen Knudsen, født 6. oktober 1850.
4. Nicolai Laurentius Feilberg Knudsen, født 7. marts 1853.
5. Andreas Knudsen, født 14. november 1858.
6. Henrikke Knudsen, født 22. november 1860.
7. Knudine Cathrine Knudsen, født 15. december 1863.

Det gik ikke godt for Knud Jensen. Han måtte i 1858 gå fra hus og hjem og de 3 yngste af børnene er ikke født i huset her, men andre steder i sognet, hvor familien har kunnet leje sig ind. Hvad der blev af disse børn vides ikke, men selv hængte han sig den 15. juli 1868, 43 år gammel. Hans kone, Mariane, kom derefter på fattiggården. Hun er dog ikke død i V. Vedsted. Den lille ejendom blev efter Knud Jensens fallit solgt på auktion, og her blev højstbydende en mand ved navn Søren Hansen, der bød for den næste ejer:

Simon Hansen Møller

Han fik auktionsskøde af 22. marts 1859. Han var født i Hjemsted, Skærbæk sogn, den 5. januar 1825, som søn af Niels Lassen Møller, og han blev gift i V. Vedsted kirke 21. oktober 1858 med Margrethe Nielsdatter, der var født 21. juni 1821 i Yder Bjerrum. Hun var datter af gårdmand Niels Sørensen, der først sad til leje i Yder Bjerrum, men senere købte gården, V. Vedsted Vej 127. Simon Hansen Møller var også skrædder som sin forgænger. Han fik sammen med Margrethe Nielsdatter kun et barn, nemlig datteren:

1. Mathea Margrethe Møller, født 23. juni 1862. Hun blev gift 12. marts 1886 med Peder Jensen Bejer, født 15. december 1859. Se videre Sprækvej 3.

Simon Hansen Møller døde 16. januar 1885 af lungebetændelse, 59 år gammel. Hans enke, Margrethe, blev boende i huset, indtil hun kom på aftægt hos svigersønnen, Peder J. Bejer. Her døde hun 25. december 1912, 91 år gammel. Peder Jensen Bejer arvede dette hus her efter svigermoderen ifølge skøde tinglyst 23. juni 1909. Hun havde

dog i 1897 solgt en byggegrund fra toften til grænsegårdarm Søren Nielsen Sørensen. Se V. Vedsted Vej 82. Peder Jensen Bejer boede ikke i huset, men solgte det videre i 1910 til:

Launy Hermansen

Han var murermester og tømrer og født på Mandø 13. marts 1881. Han var gift med Petrea Dorthea Vilhelmine Nicolajsen, der var født 23. september 1887 i V. Vedsted som datter af Peder Lassen Nicolajsen, V. Vedsted Byvej 28. Launy og Petrea fik i V. Vedsted følgende børn:

1. Herluf Nicolajsen Hermansen, født 28. juli 1911.
2. Dagny Nicolajsen Hermansen, født 29. juli 1913.
3. Anna Nicolajsen Hermansen, født 13. februar 1915.
4. Marie Nicolajsen Hermansen, født 14. februar 1915. De to er tvillinger.

Launy Hermansen solgte ejendommen ifølge skøde tinglyst 30. juni 1915 til:

Anton Nielsen Friis

Han var gift med Ester Marie Friis, og mens hans familie boede i huset, blev født en søn, Andreas Hansen Friis. Han blev født 1. november 1915. Anton Friis var arbejdsmand og han solgte igen huset i 1917 til:

Peder Boesen

Han var lærer og boede i huset V. Vedsted Vej 135, som han havde ladet bygge. Han boede ikke i huset her, som nu stod tomt. Han solgte toften fra huset i 1920 til ejeren af huset V. Vedsted Vej 82, Jep Peder Lausten. Selve huset solgte Peder Boesen i 1920 til:

Peder Jensen Bejer og Peder Nielsen Lorentsen

De ejede nu huset i fællesskab. Peder Lorentsen ejede den vestlige del og Peder J. Bejer ejede den østlige del, som blev brugt til stald og værksted. I 1936 solgte Peder J. Bejer sin halvdel og Peder Lorentsen blev enejer.

Peder Nielsen Lorentsen

Han havde hidtil haft naboejendommen, Østgaarden, som han nu overlod til sønnen, Aage Lorentsen. Han indrettede nu det gamle hus, så det kunne bruges til beboelse. Her boede Mathilde og Peder Lorentsen i deres alderdom. Mathilde Lorentsen døde 8. juni 1954, 88 år gammel, og Peder Lorentsen døde 31. december 1960, 93 år gammel.

Huset blev af sønnen Aage Lorentsen solgt i 1961 til:

Aage Juul

Han var født 15. maj 1930 i Raahede og blev gift 1953 med Ruth Juul, der var født 19. juni 1932. De fik 3 børn:

1. Preben Juul, født 19. maj 1954.
2. Lars Juul, født 30. august 1959.
3. Gitte Juul, født 16. september 1963.

Aage Juul var murer og byggede bl.a. gården, Sprækvej 8. Han flyttede fra huset i 1966 til Als og derefter til Toftlund. Huset blev i 1966 overtaget af:

Mogens Juul Jørgensen

Han havde kun huset i et par år, thi den 5. juni 1968 købtes huset af:

Aage Lorentsen

Han havde afhændet bygningerne til sin gård, Skoleallé 2, til Ungdomshøjskolen. I dag bor Karoline og Aage Lorentsen i huset.

V. Vedsted Vej 99

Denne ejendom ejes og beboes i dag af Margrethe og Niels Zeerow. Bygningerne er opført på grunden ca. 1760. Denne ejendom hører, som de fleste andre til den kongerigske del af landsbyen. Den 3. november 1759 fæstede Michel Michelsen en toft af gårdmand Søren Jepsen i V. Vedsted, på gården, Sdr. Kirkevej 17. Denne toft, som lå i V. Vedsted østerby, havde tilhørt denne gård helt fra ældgammel tid og er et levn fra middelalderens dage, da denne gård tilhørte eller var en del af den østligste gård i V. Vedsted.

Michel Michelsen

Han var født 14. april 1730 i Heegaard, som er navnet på tre små huse, som lå nord for bækken, se V. Vedsted Vej 64. Han fæstede toften med de 6 små agre i 1759 fra Ribe Hospital. Han har sikkert ladet opføre et hus her i 1760. Han blev gift første gang 12. oktober 1759 med Anne Jespersdatter fra Raahede. De fik sammen en søn:

1. Michel Michelsen, født 27. oktober 1760. Han blev aldrig gift og i 1801 fik han almisse fra Ribe Closter eller Hospital. Han døde 8.

marts 1801.

Anne Jespersdatter døde efter at have født denne søn. Hun døde 5. november 1760. Michel Michelsen blev gift anden gang 4. december 1761 med Kiesten Termansen. De fik ingen børn og hun døde få år efter. Han blev da gift tredje gang 2. november 1765 og nu med Dorthe Christensdatter. De fik en datter:

1. Anne Kiestine Michelsdatter, født 2. november 1767.

Dette ægteskab blev heller ikke langt, men når hun døde vides ikke. Michel Michelsen blev gift fjerde gang med Maren Lambertsdatter, der var født 1719, men ikke i V. Vedsted. Den 29. juni 1800 blev Michel Michelsen gift for femte gang, og det var med Kirsten Gravesdatter fra Lindknud. Der var ingen børn i de to sidste ægteskaber. Michel Michelsen har rekorden for antal ægteskaber i V. Vedsted sogn. Han døde som aftægtsmand på stedet 24. januar 1816, 87 år gammel. Ejendommen havde han kort efter 1800 solgt til:

Søren Jespersen Pedersen

Han var født 29. juli 1770 i Sdr. Farup, se matr.nr. 9. Han blev gift 2. november 1793 med Kirsten Andersdatter, der var født 1759 i Hillerup som datter af Anders Madsen. Søren Jespersen Pedersen og hustru boede først i Heegaard, se V. Vedsted Vej 64. Her havde de huset matr.nr. 42, V. Vedsted Vej 64. Omkring 1800 overtog de så ejendommen her efter Michel Michelsen. De fik 2 børn:

1. Peder Sørensen, født 10. februar 1795. Død 22. maj 1795, 14 uger gammel.

2. Silla Cathrine Sørensdatter, født 16. december 1797. Hun blev senere gift og de overtog da stedet her.

Søren Jespersen Pedersen døde 25. januar 1849, 78 år gammel. Hans kone, Kirsten Andersdatter, døde 1. juni 1848, 89 år gammel. Ægteparrets eneste datter, Silla Cathrine Sørensdatter, blev gift 15. november 1822 med:

Niels Willadsen

Han var født ca. 1794 som søn af husmand Willatz Thomsen i Seem. I dette ægteskab fødtes 8 børn:

1. Søren Jesper Nielsen, født 1. februar 1824. Han blev den, der overtog stedet her.

2. Anne Nielsdatter, født 6. august 1825.

3. Peter Nielsen, født 20. september 1827.

4. Hans Thomsen Nielsen, født 18. februar 1830.

5. Anders Nielsen, født 18. april 1832. Død 15. november 1832.
6. Anne Sine Kirstine Nielsen, født 14. maj 1833. Død 10. marts 1834.
7. Anders Nielsen, født 30. november 1835. Død 5. marts 1836.
8. Anders Nielsen, født 29. juni 1838.

Niels Willadsen havde til det lille husmandssted 12 tdr. land. Han døde 12. september 1843, 49½ år gammel. Hans kone, Silla Cathrine Sørensdatter, døde 30. september 1870, 73 år gammel. Hun havde ifølge skøde af 31. maj 1854 overdraget ejendommen til sønnen:

Søren Jesper Nielsen

Han var som anført født 1. februar 1824 og blev gift 10. maj 1849 med Mette Kjerstine Jensdatter, der var født 17. september 1825 på Mandø som datter af Jens Hansen og Dorthe Hansdatter. Søren Jesper Nielsen og Mette Kjerstine fik 2 børn:

1. Cecilie Cathrine Sørensen, født 26. juli 1851. Hun blev gift 1879 med Martin Jensen. Se V. Vedsted Vej 87.
2. Jens Hansen Sørensen, født 24. marts 1854. Han fik senere ejendommen.

Søren Jesper Nielsen var smed og der var indrettet smedie i huset. Den 26. maj 1892 døde hans kone, Mette Kirstine Jensdatter, 66 år gammel. Den 25. juni 1894 købte den gamle Søren Jesper ejendommen, V. Vedsted Vej 81, men han har sikkert ikke boet der, thi han havde aftægt hos sønnen, Jens Hansen Sørensen. Han døde da også her som aftægtsmand den 29. marts 1899, 76 år gammel. Ejendommen V. Vedsted Vej 81 blev solgt af skifteretten 2. november 1899 til Hans Chr. Rechnagel. Ejendommen her var da forlængst overtaget af Søren Jespers søn:

Jens Hansen Sørensen

Han var født på ejendommen og blev gift i V. Vedsted kirke 16. december 1879 med Ane Dorthea Pedersen, der var født i Sjelborg, Høstrup sogn, 16. december 1850. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Mette Kirstina Sørensen, født 8. september 1880.
2. Ane Marie Sørensen, født 24. november 1882.
3. Søren Jesper Nielsen Sørensen, født 27. december 1887. Fik senere ejendommen.
4. Peter Sørensen, født 1. november 1884. Ugift. Død i V. Vedsted 30. december 1966, 82 år.
5. Søren Jørgen Sørensen, født 2. januar 1889. Levede ugift og var i Amerika. Senere ejer af ejendommen, Tøndervej 33 på Sdr. Farup

Mark.

6. Jensmine Dorthea Sørensen, født 15. august 1892.
7. Christian Sørensen, født 2. marts 1895. Han blev også ejer af fødestavnen.
8. Theodor Sørensen, født 29. juni 1897. Han udvandrede til U.S.A. Jens Hansen Sørensen og Ane Dorthea kom på aftægt i 1922 og ejendommen blev overtaget af sønnen:

Søren Jesper Nielsen Sørensen.

Han var født på ejendommen 27. december 1887. Han fik skøde lyst 31. maj 1922. Han havde til ejendommen 7 ha. Han blev aldrig gift og i 1940 solgte han ejendommen til broderen:

Christian Sørensen.

Søren J. Sørensen døde 20. juni 1956, 68 år gammel.

Christian Sørensen fik skøde lyst 29. marts 1940. Han var født på stedet 2. marts 1895. Han blev gift med Esther Marie Sørensen, der var født 1. december 1905. De fik ingen børn, men adopterede en pige: Margrethe Dorthea Sørensen, født 6. juni 1948 i Aarhus. Christian Sørensen drev gården i mange år, men afstod den i 1977 til datteren, Margrethe og svigersønnen, Niels Zeerow. Christian Sørensen døde 14. juni 1981, 86 år gammel. Esther Marie Sørensen døde 29. juni 1981, 76 år gammel. De var da begge på plejehjem.

Margrethe Dorthea Sørensen.

Hun fik skøde på ejendommen 1. juli 1977. Hun blev gift 10. juli 1971 med Niels Erik Zeerow, der var født 12. august 1942 i Nr. Sejerslev og søn af Margrethe og Johsef Zeerow. Margrethe Sørensen havde da 3 børn:

1. Bengt Hansen Jørgensen, født 27. maj 1965 i Spandet. Han blev gift 11. juni 1988 med Kirstine Jørgensen. Bor Bredkærtøft 2 i Hviding. 1 barn.
2. Britta Jørgensen, født 20. oktober 1966 i Spandet. Hun blev gift 9. marts 1990 med Agner Petersen. Bor Moseagervej 7 i Kærboilling, Rejsby. 2 børn.
3. Bjarne Jørgensen, født 30. juli 1968 i Spandet. Bor sammen med Annette Petersen. Han er amtsvejmand.

Margrethe og Niels Zeerows børn:

1. Inga Zeerow, født 28. marts 1971 i Wimtrup, Lintrup sogn. Hun er pædagogmedhjælper. Bor i Spandet.

2. Henning Zeerow, født 17. oktober 1973 i Egebæk. Han er tømrerlærling.

Niels Zeerow har restaureret bygningerne samt udbygget stuehuset. De jordarealer, som hørte til ejendommen er bortsolgt under jordfordelingen 1981. Niels Zeerow er kommunal vejmand og Margrethe er rengøringsassistent.

V. Vedsted Vej 100

Dette hus er bygget 1969 – 70 på en grund 4015 m² købt 1968 af Aage Lorentsen. Huset er bygget af:

Christian Bennetzen.

Han er født 15. juni 1943 i Nr. Snede som søn af provst Erik Bennetzen og Anna Margrethe Bennetzen født Forman. Christian Bennetzen blev gift 1964 i Løgsted kirke, Løgstør, med Maja Gudrun Christensen, der er født 31. august 1943 i Fjeldsø som datter af husmand Peder Christensen og Thomine Christensen, født Thomsen. Maja og Christian Bennetzen har 4 børn:

1. Birgit Bennetzen, født 12. juli 1964 i Freeslev sogn, Haslev. Hun blev gift 1986 med Bent-Ole Østerby. De bor i Hoptrup. Hun er fritidspædagog.
2. Poul Bennetzen, født 3. maj 1966 i Ribe. Han er miljøtekniker. Bor i Ringkøbing.
3. Bjarne Bennetzen, født 10. september 1968 i Ribe. Han er maskinist. Bor i Esbjerg.
4. Erik Bennetzen, født 13. marts 1971 i V. Vedsted. Han er landbrugs-mekaniker.

Christian Bennetzen er uddannet bygningskonstruktør og Maja er dagplejemor. Han arbejder på amtsgården i Ribe. Desuden er han vurderingsformand.

V. Vedsted Vej 102

Matr.nr. 44.

Dette hus, som hører til de gamle huse i landsbyen, lå lige overfor ba-

geren på Ungdomshøjskolens grund. Det blæste om i en storm ved juletid 1894 og var da ubeboet. Grunden blev solgt af Søren Hansen Lausten til efterskolen. Denne grund, på hvilken huset havde ligget, var kun på 808 m². Dette hus var en gang i 1700-tallet opført på en grund, som tilhørte byen, og hørte til den kongerigske del af denne. Den første som vides at have boet i dette hus var:

Niels Gregersen.

Han var født ca. 1738 i Hostrup og blev gift 12. april 1765 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Korfidsen, der var født 27. september 1732 i ejendommen Sdr. Kirkevej 9. De fik i de år, de boede i V. Vedsted, 4 børn:

1. Kiesten Marie Nielsdatter, født 1. august 1765.
2. Anna Cathrine Nielsdatter, født 18. februar 1768.
3. Niels Nielsen, født 22. april 1771. Han blev også kaldt Niels Grejsen efter faderen. Han var fæster af ejendommen Sdr. Kirkevej 7. Se der.
4. Karen Nielsdatter, født 23. juli 1774.

Den næste, der boede i huset, var:

Laust Hansen.

Han var født 1726 i Tjæreborg og søn af Hans Lausten og Anne Madsdatter. Han blev gift 3. juni 1758 med Bodil Maria Truelsdatter, der var født 15. september 1732 på gården, V. Vedsted Vej 91. Børn i deres ægteskab:

1. Anna Maria Laustdatter, født 9. januar 1760. Gift 1794. Se V. Vedsted Vej 92.
2. Ellen Maria Laustdatter, født 24. august 1765.
3. Ester Marie Laustdatter, født 17. januar 1768.
4. Mads Hansen, født 20. oktober 1770.

Laust Hansen var husmand og gik rundt og tærskede for bønderne. Han døde 10. februar 1813, 86 år gammel, og hans kone, Bodil Marie Truelsdatter, døde 3. maj 1813, 81 år gammel. De to gamle havde i de senere år deres datter, Ester Marie Laustdatter til at passe hus og hjem. Hun var ugift og boede også i huset efter forældrenes død. Hun døde 11. november 1831, 65 år gammel. Huset havde hun solgt til:

Hans Henrick Holm.

Han var født 1786 i Ølluf mølle, Nebel sogn. Han blev gift 16. maj 1818 med Maren Clemmensen, der var født 20. januar på gården, V. Vedsted Vej 105. Hun var datter af gårdmand Søren Hansen Clem-

mensen. I ægteskabet mellem Hans Henrick Holm og Maren Clemmensen fødtes 3 børn:

1. Søren Hansen Holm, født 3. september 1818.
2. Inger Hansdatter Holm, født 27. oktober 1820. Gift med Anders Brodersen, Sdr. Kirkevej 3.
3. Ester Marie Holm, født 14. september 1829. Hun døde 29. oktober 1833, 4 år gammel.

Hans Henrick Holm døde 5. december 1835, 49 år gammel. I kirkebogen står der, at han omkom ved et skud. Hans kone, Maren Clemmensen, døde 25. november 1858, 68 år gammel hos sin datter, Inger Hansdatter, der var gift med Anders Brodersen, Sdr. Kirkevej 3. Efter Hans H. Holms død solgte hans enke stedet til:

Laust Lassen Sørensen.

Han var født 2. februar 1809 på gården, V. Vedsted Vej 105, og søn af Søren Hansen Clemmensen. Han var altså broder til Hans H. Holms kone, Maren. Laust Lassen Sørensen blev gift 14. november 1835 med Ane Jepsen, der var født i Aarre 1810. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Maren Lausten, født 21. juli 1836.
2. Søren Hansen Lausten, født 21. september 1838. Han var senere fattiggårdsbestyrer i V. Vedsted. Fattiggården lå på Degnetoftevej 2.
3. Jep Peter Lausten, født 19. november 1840. Død 25. april 1841, ½ år gammel.
4. Jep Peter Lausten, født 26. marts 1842. Gårdmand Okholmvej 3. Ugift.
5. Laust Lausten, født 26. december 1845.
6. Jens Lausten, født 24. februar 1847.
7. Niels Lausten, født 10. maj 1850.
8. Christian Lausten, født 16. maj 1853.

Laust Lassen Sørensen døde 28. august 1875, 66 år gammel. Hans kone, Ane Jepsen, døde 1. april 1884, 74 år gammel. Huset blev nu overtaget af sønnen:

Søren Hansen Lausten.

Han var født 1838 og blev gift 11. maj 1870 med Mariane Petersen, der var født i Varde 15. juni 1829 som datter af Anne Petersen. I V. Vedsted fødtes 2 børn:

1. Ane Lausten, født 10. juni 1871. Hun blev gift 12. november 1895 med Ole Hansen Jensen, der var født 17. september 1870 på Sdr.

Farup Mark og søn af Carl Marius Jensen og Ida Marie Dam. Ole Jensen gårdmand i Øster Vedsted.

2. Laust Sørensen Lausten, født 5. januar 1876. Han blev gift med Maren Pedersen. Laust Lausten blev gårdmand i Øster Vedsted.

Søren Hansen Lausten var fra 1873 fattiggårdsbestyrer i V. Vedsted, og ingen boede nu i huset, der forfaldt og blæste ned i 1894. Søren Hansen Lausten døde 11. april 1928 hos sønnen i Ø. Vedsted. Hans kone, Mariane Pedersen, var da forlængst død. Hun døde, mens de boede i fattiggården, den 8. marts 1894, 64 år gammel. På det gamle huses plads i V. Vedsted ligger nu en elevfløj til Ungdomshøjskolen i V. Vedsted.

V. Vedsted Vej 105



Denne gård ejes i dag af Ida og Henry Nissen. Den nuværende gårds bygninger er opført 1881 og er senere udbyggede. Der har dog ligget en gård tidligere på dette sted, måske lidt længere i nord. Denne gårds historie går også tilbage i middelalderen. I modsætning til de fleste andre hørte gården her før 1864 til de slesvigske ejendomme. Gården var, da denne historie begynder, på 2 ottinger og tilhørte Skt. Hans klosteret i Ribe. Efter reformationen 1536 blev klosterets gods overtaget af lensmanden på Riberhus, Klaus Sehested, der lagde det under

Spandetgaard. Ved arv havnede gården sammen med mange andre gårde hos adelsmanden, Otto Kristoffer Rosenkrands til Boller, herregård ved Horsens. Han solgte på grund af økonomiske vanskeligheder ejendommene på denne egn til Gert Rantzau i 1616. Han lagde nu dette gods ind under herregården, Lindeved, som lå sydvest for Flensborg i Store Vi sogn. Fra 1616, til gården blev frikøbt i slutningen af 1700-tallet, hørte denne nu under det lindevitske gods. Her følger nu de bondeslægter, som har boet på denne gård. Den første bonde, som vides at have boet på gården, var:

Peter Lassen.

Han boede her fra ca. 1625 til ca. 1650. Han betalte årligt for at sidde på gården 16 rdl. 36 skil.. Han efterfulgtes af:

Anders Nielsen.

Han var gift med Anne Thomasdatter og de fik to sønner:

1. Niels Andersen, født ca. 1639. Han fik senere gården.
2. Thomas Andersen, født 1653 og død 22. maj 1694, 41 år gammel. Anders Niensens kone, Anne Thomasdatter, døde 5. februar 1689, og han blev gift anden gang 20. september 1691 med Mette Jesdatter fra Fanø. Der blev holdt skifte med de to sønner af første ægteskab. I andet ægteskab ingen børn. Gården var da forlængst afstået til sønnen:

Niels Andersen.

Han var født 1639 og blev gift omkring 1660 med Anne De fik i deres ægteskab i hvert fald 2 sønner:

1. Anders Nielsen, født 1661. Han fik gården.
2. Jens Nielsen, født ca. 1663. Han døde 1678.

Denne Niels Andersen fik tilnavnet Øster, for at kunne kende ham fra en anden Niels Andersen, der boede i vesterbyen, Sdr. Kirkevej 27. Niels Andersen her døde 18. marts 1694, 55 år gammel, og hans kone, Anne, døde 25. august 1704, 78 år gammel. Niels Andersen havde kort før sin død afhændet gården til sin søn:

Anders Nielsen.

Han var født 1661 og blev gift ca. 1692 med Mette Ej gift i V. Vedsted. Hun var født i maj måned 1669, hvor vides ikke. De fik 3 børn:

1. Kiesten Andersdatter, født 13. august 1693.
2. Maren Andersdatter, født 7. august 1697. Hun blev gift 1734 med

Hans Andersen Kromand. Se V. Vedsted Vej 127.

3. Niels Andersen, født 20. marts 1701.

Det blev ingen af børnene, som fik gården. I et gammel skøde står der, at Anders Nielsen på grund af svaghed afstår gården til Jesper Jensen fra Raahede. Dette skete den 28. februar 1736. Anders Nielsen og hans kone, Mette, skulle have aftægt på gården. Han døde 28. december 1742 og hun 18. oktober 1748. Han blev 81 år og hun 79 år gammel. Den nye bonde på gården var:

Jesper Jensen.

Han var født i Raahede 1693 og døbt 12. februar. Han blev gift ca. 1722 med Maren Madsdatter. De havde en gård i Raahede og her blev deres børn født. Der kendes fra deres ægteskab 4 børn, men de havde sikkert flere, det kan ikke oplyses på grund af manglende kirkebøger fra Hviding sogn. De fire børn var:

1. Jens Jespersen, født 1724. Han blev senere gårdmand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 74.
2. Mads Jespersen, født 1734. Han blev senere gårdmand i Vilslev.
3. Karen Jespersdatter, født i juli 1729. Hun blev gift senere med Bertel Hansen, og de overtog gården her.
4. Anders Jespersen, født 17. juni 1737 i V. Vedsted. Se gården Sko-leallé 2. Den blev overtaget af ham, før han endte som gårdejer i Høgsbro.

Jesper Jensen døde 18. februar 1746, men enken drev gården videre, indtil den i 1755 blev overtaget af svigersønnen:

Bertel Hansen.

Han var født 12. september 1706 på nabogården, V. Vedsted Vej 113 som søn af gårdmand Hans Bertelsen. Bertel Hansen blev gift 24. oktober 1755 med datteren på gården, Karen Jespersdatter. De fik i ægteskabet en datter:

1. Bodil Marie Bertelsdatter, født 9. august 1757. Hun blev gift 1779 i Hviding kirke med gårdmand Peder Nielsen på gård nr. 2 i Høgsbro og moder til 10 børn.

Bertel Hansens kone, Karen Jespersdatter, døde 9. september 1757, 28 år gammel. Bertel Hansen døde selv 3. maj 1762, 55 år gammel. Han havde kun haft gården i 7 år. Datteren Bodil fik nu en mindre formue efter sine afdøde forældre, da gården blev solgt den 17. februar 1762 til:

Clemmen Sørensen.

Han var født 16. september 1719 på gården, V. Vedsted Byvej 23 og søn af Søren Clemmensen og Maren Hansdatter. Han blev gift 8. november 1754 med Maren Lasdatter Puggaard, der var født 22. december 1720 på gården, Skoleallé 2. Hun var datter af Las Lauridsen Brodersen og Anne Hansdatter Puggaard. Clemmen Sørensen og Maren Lasdatter fik 3 børn:

1. Søren Clemmensen, født 16. august 1755. Død 21. august 1755.
2. Dorothe Clemmensdatter, født 6. august 1756. Hun blev gift 3. november 1780 med Christen Michelsen. Se Degnetoftevej 1.
3. Søren Hansen Clemmensen, født 6. december 1758. Han overtog senere fødegården.

Clemmen Sørensen døde som gårdmand 3. december 1771, 52 år gammel, og hans kone, Maren Lasdatter, døde 7. januar 1801, 80 år gammel. Gården, der nu var på ca. 100 tdr. land blev 1789 overtaget af sønnen:

Søren Hansen Clemmensens.

Han var født 1758 og blev gift 16. oktober 1789 med Ester Marie Lauridsdatter, der var født 19. september 1769 på nabogården, V. Vedsted Vej 113. Datter af gårdmand Laurids Lauridsen, der var ejer af landsbyens største gård. Ester og Søren H. Clemmensens fik 5 børn:

1. Maren Clemend Sørensdatter, født 20. januar 1791. Hun blev gift 16. maj 1818 med Hans Henrick Holm fra V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 102.
2. Maren Sørensdatter, født 11. juli 1792. Død 4. december 1793, 1½ år gammel.
3. Clemmen Sørensen, født 25. december 1794. Han fik fødegården.
4. Lauest Lauesten Sørensen, født 29. januar 1797.
5. Maren Sørensdatter, født 3. juni 1798.

Søren Hansen Clemmensens kone, Ester, døde 22. november 1807, 38 år gammel. Han blev gift igen 12. november 1808 med Maren Larsdatter, der var født ca. 1766 i Rørkær ved Esbjerg. I dette ægteskab fødtes 2 børn:

1. Laurs Lassen Sørensen, født 2. februar 1809.
2. Marie Sørensdatter, født 24. august 1810. Hun blev gift ca. 1828 med Hans Hansen Klaaby fra Øster Vedsted. Han var født i Lustrup 1827. Slægten Klaaby.

Søren Hansen Clemmensens døde 2. januar 1824, 65 år gammel, og hans kone, Maren, døde 3. august 1831, 65 år gammel. Efter Søren

Clemmensens død blev gården overdraget til sønnen:

Clemmen Sørensen.

Han havde købekontrakt af 26. maj 1824. Han var født på gården 1794 og blev gift 16. december 1826 i V. Vedsted kirke med Esther Marie Pedersdatter, der var født ca. 1800 i Sejstrup som datter af Peder Tønnesen og Abelone. I Clemmen Sørensen og Esther Maries ægteskab fødtes 2 børn:

1. Søren Hansen Clemmensen, født 5. februar 1829. Fik fødegården 1871.
2. Anne Marie Clemmensen, født 16. november 1833. Hun blev gift 28. maj 1869 med Jannik Davidsen. Se Ulvehøjvej 4. Tørnbækgaard. Clemmen Sørensen havde til gården et areal på 88 tdr. land og var ret velhavende. Sammen med sin kone kom han på aftægt ved gården i 1871. Han døde 24. februar 1875, 80 år gammel. Hans kone, Esther Marie, døde 6. december 1894, 94 år gammel. Gården var ifølge skødetinglyst 11. februar 1871 blevet skødet til sønnen:

Søren Hansen Clemmensen.

Han var født 1829 og endnu i 1880 var han ikke blevet gift. Han var ellers et godt parti for en ung pige, thi der var penge på kistebunden. Han blev da også gift den 9. december 1880 med Henriette Lauritsen, der var født 8. juli 1851 på ejendommen, Præstevej 11 i Sdr. Farup. Hun var 22 år yngre og krævede da også, at der blev oprettet bedre boligforhold. I sommeren 1881 blev der så bygget en fuldstændig ny gård lidt syd for den gamle. Nu var de ydre rammer i orden, men der blev ikke født børn i deres ægteskab. De boede nu i 16 år i den nye gård, men i 1897 solgte de denne til Andreas Peder Bastiansen. Søren Clemmensen købte da et gammelt hus og lod det nedrive og fik opført et nyt, hvor han sammen med Henriette kunne nyde resten af livet. Se V. Vedsted Vej 92. Han døde 28. juni 1908, 79 år gammel. Henriette overlevede ham i 25 år. Tilbage til gården, som i 1897 blev købt af:

Andreas Peder Bastiansen.

Han var født i Raahede 14. december 1857 og søn af smeden, Søren Jensen Bastiansen. Han var en ældre mand, da han kom til V. Vedsted. Hans familieforhold med hensyn til kone og børn kendes ikke. Han boede kun på gården i 10 år. I 1907 begyndte han at stykke gården ud. Der blev frasolgt omkring 15 parceller og den 26. februar 1908 solgte han gården til:

Peder Davidsen.

Han havde tidligere haft gården, V. Vedsted Vej 127. Se der. Han tog nu det meste af jorden med fra denne gård og lagde den til gården her. Peder Davidsen var født 22. september 1872 på gården V. Vedsted Vej 127 og blev gift 3. oktober 1902 med Johanne Kirstine Andersen, der var født i Randerup 24. juni 1871 datter af gårdmand Jef Jepsen Andersen. Peder Davidsen og Johanne fik 2 børn:

1. Kristine Davidsen, født 17. juni 1904. Hun fik navnet ændret i 1972 til Christine Davidsen. Levede ugift hele livet.
2. Anna Kjerstine Davidsen, født 21. november 1907. Hun døde 14. januar 1908.

Disse børn var født, før Peder Davidsen flyttede til gården her. Den 2. august 1939 solgte Peder Davidsen gården til Hans Bjerrum og lod opføre et nyt hus på en grund, han havde købt af Hans Nielsen, V. Vedsted Vej 82. Det nye hus ligger V. Vedsted Vej 84.

Hans Bjerrum.

Han var født 18. november 1903 i Indre Bjerrum som søn af Knud Bjerrum, født 25. januar 1881, og Mette Cathrine Puggaard, født 5. januar 1875. Hans Bjerrum blev gift 27. september 1932 med Marie Petersen, der var født på Tyrstoftes Forsøgsstation og datter af Peder Hansen Petersen og Karen Marie Nielsen. Marie og Hans Bjerrums børn:

1. Jørgen Bjerrum, født 7. oktober 1933 i Roager. Gift med Edith Nielsen, født 27. marts 1944 i Julianehåb. Hun er cand.jur. fuldmægtig. De bor i Indre Bjerrum. Han gårdejer.
2. Peder Hansen Bjerrum, født 22. marts 1935 i Roager. Han er cand.jur. handelsinspektør. Gift med Anja Pärssinen, født 3. oktober 1929 i Karelen, Finland.
3. Karen Bjerrum, født 25. juli 1936 i Roager. Hun er translatør og gift med civilingeniør Gerhard Westphal, født 14. juli 1934 i Berlin.
4. Finn Bjerrum, født 26. november 1938 i Roager. Han er korrespondent.
5. Knud Erik Bjerrum, født 26. oktober 1941 i V. Vedsted. Han er salgsschef.
6. Elsebeth Kathrine Bjerrum, født 5. september 1943 i V. Vedsted. Gift med Aage Rosenstand, der er født 10. juli 1944 i Sdr. Farup på Lindbæksminde. Gårdejer på Danelund.

Hans Bjerrum havde først en gård i Roager. I 1939 købte han så gården her af Peder Davidsen. Skøde lyst 2. august 1939. I 1945 solgte han

gården og fik sin fødegård i Indre Bjerrum. Han døde 22. marts 1984. Hans kone, Marie, var død 2. april 1967. Gården her var afhændet til:

Tobias Tobiasen og Valdemar Sørensen.

De boede begge i Nr. Farup og til at drive gården her i V. Vedsted blev ansat Valdemar Sørensens sønner, Niels og Søren Sørensen. Skødet på gården er tinglyst 26. aprii 1946. Efter 2 års forløb blev gården atter solgt og nu til:

Hans Madsen Ditlefsen.

Han var født 6. september 1910 i Vilslev som søn af murer Anton Ditlefsen og Maren Madsen. Han blev gift ca. 1935 med Elna Marie Thomsen, der var født 3. april 1915 i Ilsted, Gørding sogn. Hun var datter af Jens Jørgen Thomsen og Mette Johanne. Elna og Hans Ditlefsen fik 3 børn:

1. Bengta Ditlefsen, født 31. juli 1936.
2. Kaj Ditlefsen, født 3. september 1939.
3. Ida Ditlefsen, født 9. juni 1943 i Farup. Gift med Henry Nissen. De fik gården.

Hans Ditlefsen fik skøde tinglyst 19. april 1948. Han overtog gården med 44 tdr. land, men et ret stort areal var da solgt fra gården. Hans Ditlefsen døde 3. september 1970, 60 år gammel. Hans enke, Elna Ditlefsen, købte i 1971 huset V. Vedsted Vej 84. Gården var i 1970 overtaget i forpagtning af svigersønnen:

Henry Nissen.

Han er født 9. juni 1943 i Skrave som søn af Kirstine og Marius Nissen i Aatte, Føvling. Han blev gift 21. november 1964 i V. Vedsted med Ida Ditlefsen, der var datter på gården. Ida og Henry Nissen havde først en ejendom på Stenderup Fællesmark, Gørding. I 1970 kom de til V. Vedsted og købte gården den 1. januar 1972. De fik i ægteskabet følgende børn:

1. Finn Nissen, født 14. april 1965 i Gørding sogn. Han bor hjemme og er fast medhjælper ved Sdr. Farup Maskinstation.
2. Vivi Nissen, født 18. september 1968 i Gørding sogn. Hun bor sammen med Henrik Knudsen i Øster Aabølling, Roager sogn. Hun er kontorassistent.
3. Henrik Nissen, født 11. september 1973 i V. Vedsted. Landbrugsmedhjælper hjemme.

Henry Nissen har i den tid, han har haft gården, udbygget driftsbyg-

ningerne betydeligt, både stald og lade samt maskinhuse.

V. Vedsted Vej 109

Denne ejendom stammer fra begyndelsen af 1700-tallet, og er da opført som et rytterhus til gården matr.nr. 13, V. Vedsted Vej 113. Denne gård tilhørte på den tid ryttergodset, og skulle være med til at holde en ryttersoldat med udrustning og bopæl. Først boede rytteren på gården, men senere opførte bonden måske i fællesskab med en anden bonde et sådant rytterhus. Da ryttergodset blev ophævet 1722, kom gården under familien Clausen på Lustrupholm, og det gjorde huset også. Den først kendte, som har boet i dette hus er:

Johan Andreassen Hein.

Han blev gift i V. Vedsted kirke 26. august 1759 med Anna Nielsdatter. De har sikkert overtaget huset ved dette tidspunkt. Hvor de to kom fra vides ikke, men de fik, mens de boede i huset, 4 børn:

1. Niels Johansen Hein, født 30. januar 1765. Han købte 1786 huset Sdr. Kirkevej 1 i V. Vedsted. Angående hans familieforhold se der.
2. Peder Johansen Hein, født 11. maj 1768.
3. Anne Marie Johansdatter Hein, født 17. februar 1771.
4. Clemend Johansen Hein, født 8. november 1774 og død 7. juni 1782, 7 år gammel.

Endnu i 1785 boede familien i huset, men må være rejst bort fra V. Vedsted kort efter. Den næste familie, der rykker ind i huset er:

Jannik Janniksen.

Han er født ca. 1746 og kom fra Havervad i Brøns sogn, hvor hans forældre boede. Det var Jannik Janniksen og Karen Laustdatter. Han blev gift i V. Vedsted kirke 29. december 1775 med Maren Clausdatter. Hun var fra Raahede i Hviding sogn. De boede ikke i dette hus før 1786. De første 10 år sad de til leje flere steder i sognet, men alle deres børn er født i V. Vedsted sogn. De fik 9 børn:

1. Maren Janniksdatter, født 24. april 1776. Gift med Enevold Pedersen, Vester Bjergvej 2.
2. Maren Janniksdatter, født 15. juni 1777 i Sdr. Farup.
3. Karen Janniksdatter, født 12. juli 1779.
4. Anne Marie Janniksdatter, født 5. december 1780. Hun blev gift 3.

januar 1821 i Hviding kirke med gårdmand Niels Hansen, der da var 55 år. De fik ingen børn.

5. Jannik Janniksen, født 15. august 1782.
6. Claus Janniksen, født 13. august 1784.
7. Niels Hansen Janniksen, født 27. september 1786. Han fik senere sit fødehjem.
8. Laust Lauridsen Janniksen, født 12. oktober 1788. Gift 1817. Se V. Vedsted Vej 143.
9. Karen Janniksdatter, født 24. juni 1790. Gift 1822. Se Sdr. Kirkevej 3. V. Vedsted.

Jannik Janniksen døde 7. juni 1812, 68 år gammel. Hans kone, Maren Clausdatter, blev meget gammel. Hun døde 28. oktober 1826, 81 år gammel. Hun havde da været blind i 5 år. Den lille ejendom var da overtaget af sønnen:

Niels Hansen Janniksen.

Han blev gift 30. oktober 1813 i V. Vedsted kirke med Maren Bendixdatter, der var født 27. oktober 1789 på gården, V. Vedsted Vej 119. Hun var datter af gårdmand Bendix Knudsen og Rebecka Marie Thomsdatter. De fik følgende børn:

1. Jannik Janniksen Nielsen, født 9. december 1814. Han overtog 1847 et husmandssted i Hviding (Hviding nr. 13). Han blev gift i Hviding kirke 1850 med Anne Marie Schmidt.
2. Rebecka Maria Nielsdatter, født 30. april 1818. Hun blev gift 1844 med Peder Pedersen og de fik hendes fødehjem, huset her.
3. Maren Nielsdatter, født 29. december 1822.
4. Else Marie Nielsdatter, født 14. september 1826.
5. Bendix Nielsen, født 18. november 1829. Han døde 23. januar 1842, 12½ år gammel.

I 1849 kommer Niels Hansen Janniksen og Maren Bendixdatter på aftægt, og det lille husmandssted på 3 tdr. land bliver overdraget til svigersønnen:

Peder Pedersen.

Han var født i Jedsted, Vilslev sogn, 1813 og blev gift 30. november 1844 med datteren på stedet, Rebecka Marie Nielsdatter. De første 4 – 5 år boede de som innsiddere hos hendes forældre. De fik i V. Vedsted følgende børn:

1. Johanne Marie Pedersen, født 28. august 1845.
2. Niels Hansen Pedersen, født 1. maj 1847.

3. Peder Greisen Pedersen, født 5. november 1849.

4. Maren Pedersen, født 7. oktober 1852.

I 1854 sælger Peder Pedersen ejendommen og flytter fra V. Vedsted med kone og børn samt de to gamle aftægtsfolk, Niels Hansen Jan-niksen og hans kone. Ejendommen sælges ifølge skøde af 16. juni 1854 til:

Bendix Nielsen.

Han var født i Sdr. Farup 14. juni 1806 og havde den 29. juni 1833 giftet sig til et husmandssted i V. Vedsted, V. Vedsted Vej 141. Her boede han så som husmand og væver til 1854, da han købte stedet her. Angående hans familieforhold se V. Vedsted Vej 141. Han kom til huset her med kone, Anne Marie Pedersdatter, født 1808 og en datter, Maren Bendixen. Bendix Nielsen døde 23. juni 1891, 85 år gammel. Hans kone, Anne Marie Pedersdatter, døde 1. april 1890, 82 år gammel. Ejendommen blev nu overtaget af datteren, Maren Bendixen, der var født 6. oktober 1833 og ugift. Hun var nu 57 år, men blev dog gift kort efter faderens død med:

Laust Jessen Vodder.

Han var født i Gørding 6. maj 1864. Han var tjenestekarl i V. Vedsted, men hans forfædre havde rod i egnen her. Han blev gift med den gamle pige 4. november 1891 og fik selvfølgelig ingen børn. Ægteskabet varede da heller ikke ret længe, thi den 6. oktober 1893 døde Maren Bendixen efter et par års ægteskab. Laust Vodder blev gift igen den 6. maj 1894 med Anna Andreasen, der var født 29. oktober 1873 i Føvling og datter af husmand Andreas Nielsen og Appoline Jensen. Laust Vodder købte meget jord ind til det lille sted. I de ca. 6 år han havde ejendommen, købte han ialt 7 parceller. Den 10. februar 1909 købte han hovedparcellen fra gården, V. Vedsted Vej 127. Han flyttede nu til denne gård, hvor hans familieforhold er beskrevet. Han tog jorden med fra ejendommen her og solgte huset til:

Søren Jensen.

Han fik skøde på huset 17. februar 1909. Han var født 1. juli 1882 på ejendommen V. Vedsted Vej 87 som søn af husmand Martin Jensen og Cecilie Kathrine Sørensen. Søren Jensen blev gift 16. maj 1908 med Margrethe Hansen, der var født i Hunderup 2. januar 1889. De fik følgende børn:

1. Martha Jensen, født 21. oktober 1909.

2. Hans Jensen, født 19. december 1910.

3. Kathrine Cecilie Jensen, født 1. august 1912.

Søren Jensen havde ejendommen i 8 år. Han købte nogle parceller, men fik 1917 opført et nyt husmandsbrug på Bjørnekærvej 7. Familien flyttede da i 1917 til Bjørnekær, medens huset her blev solgt 1917 til:

Magnus Fjord

Han havde tidligere været ejer af ejendommen, Trækærvej 26 i V. Vedsted sogn, men solgte nu denne og flyttede hertil i 1917. Magnus Fjord var født i Hviding 13. august 1877 og gift med Maren Langballe, der var født 22. oktober 1880. De havde med sig sønnen, Jørgen Kristian Fjord, der var født 16. december 1910 i Egebæk. Magnus Fjord solgte i 1920 ejendommen her til:

Peder Christian Jørgensen

Han var født 16. juni 1888 i Brøns som søn af postbud Christian Diederick Jørgensen, se V. Vedsted Vej 131. Peder Jørgensen blev gift ca. 1916 med Anna Kathrine Madsen, der var født 12. juli 1894. Peder Jørgensen var skomager og sadelmager. I ægteskabet fødtes følgende børn:

1. Astrid Jørgensen, født 1916 ej i V. Vedsted. Gift Ewald i Brøns.

2. Theodor Jørgensen, født 1918 ej i V. Vedsted. Bor Nipsvej 9, st.th. i Ribe.

3. Kristian Jørgensen, født 1. november 1920.

4. Eduard Ludvig Jørgensen, født 1. december 1923.

5. Georg Jørgensen, født 8. maj 1927. Han døde ugift som ung.

Peder Chr. Jørgensen døde 25. april 1959, 70 år gammel. Hans kone, Anne Kathrine Madsen, døde 30. marts 1968, 73 år gammel. Huset blev af hendes børn solgt 1. maj 1968 til:

Theodor Andresen.

Han blev født 28. december 1924 i Nr. Sejerslev. Han blev gift 1960 med Ruth Hansen, der var født 28. august 1937 i V. Vedsted som datter af Thomas Hansen og Mary Beck. Se huset V. Vedsted Byvej 14. Theodor Andresen var værktøjsmager. Theodor og Ruth fik 3 børn:

1. Jonna Hansen Andresen, født 7. maj 1959. Bor sammen med Søren Kiholm på Øster Vedsted Vej 70 A, st.th. Hun er klinikassistent.

2. Bent Hansen Andresen, født 8. september 1963. Automekaniker. Bor sammen med Dorthe Olsen, Harevej 32 i Egebæk.

3. Jutta Hansen Andresen, født 26. oktober 1968. Kontorassistent.

Bor sammen med Karl Olsen, Sønderportsgade 12 Ribe.
Huset er gennemrestaureret.

V. Vedsted Vej 113



Denne gård ejes i dag af Jørgen Bertelsen Pedersen, men er nu nedlagt, idet jorden er bortsolgt. En gang lå her en af de største gårde i V. Vedsted, og denne gård tilhørte den kongerigske del af landsbyen. Gården er også en af de gårde, som har ligget her fra middelalderen. Før 1394 var det stormanden i Hviding, Lage Degn, som ejede gården. Han solgte til domkapitlet i Ribe. Domkapitlet var således ejer af gården frem til reformationen, men også efter denne eksisterede domkapitlet helt til efter 1660. I 1673 blev gården her, som var på 3 ottinger udlagt til det nyoprettede rytterregiment. Bonden på gården var nu rytterbonde indtil 1722, da ryttergodset blev solgt på auktion. Gården her kom da i familien Clausens besiddelse, og det vil sige, at den blev lagt under Lustrupholm, som ejedes af Clausen familien. I slutningen af 1700-tallet blev gården købt til selveje. I 1530, da gården tilhørte domkapitlet i Ribe, hed fæstebonden:

Anders Astersen.

Landgildeafgiften af denne 3 ottingsgård var da: 2 ørtug rug – 2 ørtug

byg -2 ørtug havre – 1 svin – 1 fødnød – 4 læs tørv – 1 daler gæsteri. Kommer vi frem til 1660, bor der 2 bønder i samme gård. En bonde bor i den østlige ende af gården og har fæstet 1 otting, medens en anden bonde bor i den vestlige del af bygningerne og har fæstet 2 ottinger. Først vil her blive redegjort for bønderne i den vestlige del af bygningerne. Her boede i 1660 bonden:

Bertel Hansen.

Han har sikkert fæstet gården efter pesten i 1659. Han var født 1625 og gift ca. 1661 med Maren, der var født ca. 1632. Deres børn:

1. Hans Bertelsen, født 1662. Han fæstede gården efter faderen.
2. Ukendt.
3. Peder Bertelsen, døbt 29. april 1666 og død samme år.
4. Søren Bertelsen, døbt 29. april 1666 og død samme år. Tvillinger.
5. Else Bertelsdatter, døbt 20. september 1668.
6. Kirsten Bertelsdatter, døbt 10. juli 1670.
7. Søren Bertelsen, født 12. oktober 1673.

Bertel Hansen døde hastigt den 29. juni 1703, 78 år gammel. Hans kone, Maren, døde 5. august 1687, 55 år gammel. Her står også, at hun døde hastigt. Gården, som var på 2 ottinger blev 1689 overtaget af sønnen:

Hans Bertelsen.

Han var født 1662 på gården og blev gift 7. juni 1696 med Bodil Jensdatter, der var født i januar 1668 på gården, V. Vedsted Byvej 23. Hun var datter af Jens Lauridsen Rytter og Else Nisdatter.

Hans Bertelsen og Bodil Jensdatter fik følgende børn:

1. Maren Hansdatter, født 10. marts 1697.
2. Else Hansdatter, født 8. oktober 1698. Hun døde ugift 8. januar 1755, 56 år gammel.
3. Hans Hansen Bertelsen, født 10. februar 1701. Han fik fødegården.
4. Kirsten Hansdatter, født 9. april 1703. Hun døde ugift 7. juni 1751, 48 år gammel.
5. Anne Hansdatter, født 10. august 1705. Hun døde 1. december 1705.
6. Bertel Hansen, født 12. september 1706. Han blev gift 24. oktober 1755 med naboens datter, Karen Jespersdatter. Se gården Vedsted Vej 105.

Hans Bertelsen døde som gårdmand 22. december 1723, 62 år gammel. Hans kone, Bodil Jensdatter, døde 26. februar 1754, 86 år

gammel. Gården blev i 1731 overtaget af sønnen, Hans Hansen Bertelsen, der ca. 1740 blev fæster af hele gården på 3 ottinger, idet han også fæster den østre halvdel på 1 otting. Her vil vi nu følge bønderne på den østre halvdel fra 1660 til gården bliver en samlet enhed. Den første fæstebonde på denne 1 ottingsgård var:

Mads Mikkelsen.

Han var født 1605 og har sikkert boet på gården før 1660. Han døde 9. august 1690, 85 år gammel. Det er dog sikkert hans datter, Kirsten Madsdatter, der var født 1640 og gift 17. juli 1678 med den næste bonde på gården:

Ancker Gregersen.

Han var født ca. 1630 og gift med ovennævnte Kirsten Madsdatter. I deres ægteskab fødtes 3 børn:

1. Gregers Anckersen, døbt 18. maj 1679. Han fik fødegården.
2. To piger, døbt 17. april 1682. Døde uden at være navngivet.

Ancker Gregersen døde 17. juli 1699, 69 år gammel og hans kone, Kirsten, døde 25. august 1699, 59 år gammel. Gården blev nu fæstet af sønnen:

Gregers Anckersen.

Han blev gift med en ældre pige ved navn Birgitte, men de fik ingen børn. Hun døde 20. april 1725, 72 år gammel. Han blev gift igen 18. november 1725 med Kiesten Andersdatter og de fik følgende børn:

1. Anne Kiestine Gregersdatter, født 4. juli 1726.
2. Anders Gregersen, født 4. april 1728.
3. Mette Gregersdatter, født 29. juli 1730.
4. Hans Gregersen, født 25. december 1732.
5. Maren Gregersdatter, født 18. december 1735. Hun døde 17. februar 1740.

I 1740 forsvinder familien Gregers Anckersen fra V. Vedsted og den ene otting, som han hidtil har haft i fæste, bliver nu fæstet af bonden på den anden del af gården, Hans Hansen Bertelsen, der også overtager alle bygninger.

Hans Hansen Bertelsen.

Han var født 10. februar 1701 på gården og blev gift 29. december 1739 med Elsebeth Andersdatter, der var født 31. august 1715 på gården, Ulvehøjvej 4. Tornbækgaard. Hun var datter af storbonden Anders

Ibsen. Hans Hansen Bertelsen og Elsebeth Andersdatter fik 10 børn:

1. Hans Hansen, født 15. april 1740.
 2. Anne Hansdatter, født 26. marts 1741.
 3. Andreas Hansen, født 8. juli 1743.
 4. Dødfødt pigebarn, født 24. september 1744.
 5. Jens Hansen, født 20. september 1745.
 6. Thomas Clausen, født 8. december 1747. Han var opkaldt efter gårdens ejer.
 7. Bodil Hansdatter, født 3. marts 1749.
 8. Jørgen Bruun, født 6. april 1751. Han var opkaldt efter amtsforvalteren i Ribe, der hed Jørgen Bruun. Slægten Bruun stammer fra den Jørgen Bruun, der er født her på gården. Se Sdr. Farupvej 54.
 9. Friederick Hansen, født 2. marts 1753 og død 19. december 1753. Opkaldt efter ejeren af Klaabygaard.
 10. Else Maria Hansdatter, født 10. januar 1755. Død 25. maj 1759.
- Hans Hansen Bertelsen og Elsebeth holdt stort hus, og deres omgangskreds var storbønder og rige folk fra Ribe. Ca. 1740 havde han også fæstet den anden halvdel af gården samt overtaget alle bygningerne. Han havde da en gård på 3 ottinger. Gården var nu på samme størrelse som svigerfaderens. Han lod da omkring 1740 opføre helt nye bygninger til gården og del af det nuværende stuehus på gården er vel helt fra den tid. Hans Hansen Bertelsen døde 2. maj 1756, 55 år gammel, og hans enke, Elsebeth, sad nu tilbage med mange små børn. Hun måtte da også forlade gården i 1760. Hvorhen familien rejste vides ikke. Den nye bonde på gården var:

Laurids Lauridsen.

Han var født i Kærbølling, Rejsby sogn, 1727 som søn af gårdmand Laurids Michelsen og Maren Christensdatter. (Rejsbybogen K.12). Laurids Lauridsen blev gift i V. Vedsted kirke 27. november 1761 med Maren Andersdatter Beck, der var født 15. september 1742 i V. Vedsted. Se Vester Bjergvej 9. De fik i deres ægteskab 5 børn:

1. Laurids Lauridsen, født 18. februar 1763. Han fik senere gården.
2. Ester Marie Lauridsdatter, født 21. august 1766. Død 29. november 1766.
3. Ester Marie Lauridsdatter, født 19. september 1769. Hun blev gift med nabosønnen, Søren Hansen Clemmensen. Se V. Vedsted Vej 105.
4. Maren Lauridsdatter, født 6. maj 1774. Hun blev gift først med Michel Moltesen og siden med Laurids Andersen. Se Sdr. Kirkevej

13.

5. Anne Lauridsdatter, født 21. oktober 1780. Hun blev efter søsterens død gift i 1798 med Laurids Andersen. Sdr. Kirkevej 13.

Det var, mens Laurids Lauridsen havde gården, at udskiftningen fandt sted, og han fik efter denne en gård på over 150 tdr. land. Laurids Lauridsen døde 25. juli 1788, 60 år gammel. Hans kone, Maren Andersdatter Beck, døde 23. februar 1820, 77 år gammel, som aftægtskone på gården. Nu fulgte sønnen:

Laurids Lauridsen.

Han var født 1763 og var nu blevet selvejerbonde. Han blev gift første gang den 4. oktober 1793 med enken, Karen Kiestine Jensdatter, der var født 14. november 1759 på gården V. Vedsted Vej 74. Hun havde tidligere været gift med Morten Jensen på gården matr.nr. 4 i Sdr. Farup, og i dette ægteskab fødtes ingen børn. I ægteskabet med Laurids Lauridsen fødtes 2 børn:

1. Anne Lauridsdatter, født 21. august 1794.

2. Laust Lauridsen, født 17. marts 1797.

Den 18. april 1798 døde Karen Kiestine Jensdatter, 38 år gammel, men Laurids Lauridsen blev gift igen 6 måneder senere. Han holdt bryllup den 26. oktober 1798 med Leene Kjerstine Nielsdatter, der var født 18. september 1774 på gården, Ulvehøjvej 11 og datter af Niels Thomsen. I dette ægteskab fødtes datteren:

Marie Anne Kjerstine, født 16. august 1799.

På dette tidspunkt var Laurids Lauridsen død. Dette dødsfald er ikke indført i kirkebogen, men han er sikkert død år 1800. Datteren, der blev født 1799, døde 5. august 1800. Enken, Leene Kjerstine Nielsdatter, blev gift igen 10. oktober 1800 med:

Hans Thomsen Nielsen.

Han var født 28. august 1774 i Rejsby (Rejsbybogen R.39). Søn af gårdmand Niels Hansen og Karen Hansdatter. Hans Thomsen Nielsen og Leene Kjerstine Nielsdatter fik 7 børn:

1. Anna Hansdatter, født 1. november 1801.

2. Laust Hansen, født 4. februar 1803.

3. Karen Hansdatter, født 17. november 1804. Død 23. februar 1805.

4. Mette Cathrine Hansdatter, født 28. marts 1806.

5. Karen Hansdatter, født 25. oktober 1809.

6. Niels Hansen, født 10. december 1812.

7. Kirsten Hansdatter, født 31. december 1814.

Som mange andre bønder kom Hans Thomsen Nielsen i økonomiske vanskeligheder efter statsbankerotten i 1813. Ifølge det kongelige rentekammers bevilling af 11. september 1824 blev den store gård udstykket. Ca. 100 tdr. land blev frasolgt gården. Hovedparcellen blev solgt 1825 med 52 tdr. land til Anders Christensen. Hans Thomsen Nielsen og hustru skulle dog bo i gårdens bygninger og have aftægt. Han døde 7. april 1844, 69 år gammel, og hans kone, Leene Kjerstine, døde 15. oktober 1849, 75 år gammel. Den nye bonde på gården var:

Anders Christensen.

Han var født ca. 1790 i Seem sogn og blev gift 22. oktober 1825 i V. Vedsted kirke med Leene Jensdatter, der var født i Tange ca. 1802. De fik i deres korte ægteskab en datter:

1. Andrea Andersdatter, født 19. juli 1826. Gift 1852 med Peder Christian Jensen. Se Vester Bjergevej 8.

Anders Christensen var død, da denne datter blev født. Han døde 30. maj 1826, 36 år gammel. Hans enke, Leene Jensdatter, blev gift igen den 11. november 1826 og nu med:

Knud Svenningsen Larsen.

Han var født i Nr. Farup ca. 1799. I hans ægteskab fødtes 4 børn:

1. Anne Marie Knudsdatter, født 13. marts 1828. Død 28. oktober 1831, 3½ år gammel.
2. Anne Kirstine Knudsen, født 26. april 1830.
3. Anne Marie Knudsen, født 26. november 1832. Død 3. august 1855, 22 år gammel.
4. Jensine Knudsen, født 9. januar 1835.

Knud Svenningsen Larsen døde 4. november 1836, kun 37 år gammel, og hans kone, Leene Jensdatter, var enke for anden gang. Hun blev dog gift tredje gang og det med:

Peder Rasmussen Møller.

Han var født ca. 1803 i Ullerup, Skærbæk sogn. Han overtog nu gården her, da han den 19. maj 1838 blev gift med Leene Jensdatter. De fik sammen 2 børn:

1. Kirsten Marie Møller, født 14. februar 1839. Hun blev gift 9. marts 1866 med Anders Nielsen Thomsen Sørensen. Se Vester Bjergevej 3.
2. Christian Møller, født 31. december 1841.

Peder Rasmussen Møller solgte gården den 18. december 1852 til Peder Risbøl således, at han og hans kone skulle have aftægt fra gården så-

længe, de levede. Det viste sig at blive en byrde for de kommende ejere af gården. Peder Rasmussen Møller var aftægtsmand på gården til sin død den 9. juli 1900. Han var da 96 år og havde været aftægtsmand i 47 år. Hans kone, Leene Jensdatter, døde 19. september 1866, 63 år gammel. Manden, der købte gården, var:

Peder Risbøl.

Han var født 24. november 1822 og blev gift 8. maj 1852 med Anne Dorthea Andersen, der var født 1808 som datter af gårdmand Henrik Andersen i Roost. Der blev ikke født børn i ægteskabet. Peder Risbøl solgte 31. maj 1855 gården med godt halvdelen af jorden til Jens Mikkelsen, medens han selv beholdt et areal øst for landsbyen, og her lod han i 1855 opføre en bygning til et husmandsbrug. Se Trækærvej 16.

Jens Mikkelsen.

Han købte gården med ca. 15. ha., som var resten af den tidligere storgård. Han var født i Gørding 1814 og blev gift 8. februar 1849 i Hviding kirke med Elise Hansen, der var født 1. juli 1825 i Nr. Farup. De tjente da begge i Hviding sogn. I V. Vedsted fødtes alle deres børn, ialt 8:

1. Anne Dorthea Jensen, født 14. september 1849. Død 8. december 1849.
2. Hans Michael Jensen, født 17. februar 1851. Senere gårdmand i Nr. Farup.
3. Ane Dorthea Jensen, født 3. december 1853. Gift med Bertel Pedersen Jessen, og de overtog senere hendes fødehjem.
4. Ane Jensen, født 13. maj 1855. Død 14. maj 1855.
5. Dødfødt pige, født 13. maj 1855. Tvilling til forrige.
6. Ane Jensen, født 30. december 1857.
7. Anne Marie Jensen, født 2. november 1860.
8. Andrea Jensen, født 14. februar 1864.

Jens Mikkelsen døde 8. september 1885, 71 år gammel. Hans kone, Elise, døde 28. oktober 1905, 82 år gammel. Det var hende, der den 29. februar 1888 skødede ejendommen til svigersønnen:

Bertel Pedersen Jessen.

Han var født 13. april 1851 i Hviding som søn af Jes Jepsen Nørgaard og Bodil Marie Bertelsdatter. Han blev gift 8. oktober 1875 med Anne Dorthea Jensen, der var født på ejendommen 1853. De fik følgende børn:

1. Bodil Marie Jessen, født 14. juli 1876 i Hviding. Se V. Vedsted Vej 82.
 2. Jens Mikkelsen Jessen, født 21. oktober 1877 i Hviding. Han blev bygmester. Se Sdr. Farupvej 26.
 3. Jes Jepsen Jessen, født 27. juni 1879 i Hviding. Han blev den næste ejer af ejendommen her.
 4. Niels Jepsen Jessen, født 25. marts 1881 i Hviding.
 5. Peder Nielsen Jessen, født 7. februar 1883 i Hviding.
 6. Anders Hansen Jessen, født 17. juli 1888 i V. Vedsted.
 7. Elise Andrea Jessen, født 25. april 1890 i V. Vedsted. Hun blev gift 14. november 1912 med Peder Hansen Madsen. Se Tøndervej 72.
 8. Laurids Bennedsen Jessen, født 14. juni 1892 i V. Vedsted.
 9. Niels Christian Jessen, født 17. januar 1894 i V. Vedsted.
- Bertel Pedersen Jessen fik i 1876 skøde på sit fødehjem i Hviding, som var en lille landbrugsejendom på 8 tdr. land. Her blev de ældste af børnene født. Han var også en tur i Amerika i midten af 1880-erne, men kom hjem i 1887. I 1888 overtog han så den lille gård i V. Vedsted og flyttede fra Hviding. I 1907 afstod han gården til sønnen, Jes Jepsen Jessen, og købte en anden endnu mindre ejendom i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 129. På gården her bor nu:

Jes Jepsen Jessen.

Han var som nævnt født i Hviding 1879. Han blev gift 27. august 1904 med Kjerstine Marie Schou, der var født 14. december 1876 i Seem som datter af Martin Ovesen Schou og Ingeborg Andersen. Jes Jepsen Jessen var oprindeligt ansat i grænsegendarmeriet som gendarm. Han blev nu landmand på en gård på 15 ha. I ægteskabet var der følgende børn:

1. Agnes Dorthea Jessen, født 18. februar 1906.
2. Inger Schou Jessen, født 24. juni 1908.
3. Bertaline Petrea Jessen, født 23. april 1910.
4. Martin Jessen, født ? i Øster Vedsted.
5. Frederik Jessen, født ? i Øster Vedsted.

Jes Jepsen Jessen flyttede i 1915 til Øster Vedsted og solgte ifølge skøde tinglyst 13. januar 1915 ejendommen til:

Carl Kristian Peder Madsen.

Han var født 26. april 1882 i Ribe og søn af landmand og bager Hans Peder Madsen og Kirstine Jessen. Carl Madsen levede hele livet ugift, men hos sig havde han sin ugifte søster, Kathrine Madsen, der var født

25. juni 1879. Faderen, Hans Peder Madsen, havde været fattiggårdsforpagter i V. Vedsted, men kom nu på aftægt sammen med konen, Kirstine, hos Carl Madsen og Kathrine. Hans Peder Madsen døde 27. marts 1926, 77 år gammel. Kathrine Madsen havde en søn, der var født udenfor ægteskab:

Ejner Madsen, født 11. juni 1903. Det blev ham, der senere overtog gården.

Carl og Kathrine Madsens mor, Kirstine Madsen, der var født 14. februar 1851, døde 3. august 1943, 92 år gammel. Kathrine Madsen døde 9. november 1953, 74 år gammel. Carl Madsen flyttede i 1956 ind i huset V. Vedsted Byvej 2 og afstod gården til søstersønnen:

Ejner Madsen.

Han var født 11. juni 1903 og blev gift ca. 1956 med Anni Pedersen. Hun havde en søn:

Jørgen Bertelsen Pedersen, der var født 23. november 1943, og det blev ham, der fik overladt gården af Ejner Madsen ifølge skøde tinglyst 9. maj 1984.

Jørgen Bertelsen Pedersen.

Han er ikke gift. Han drev nogle år landbrug på gården, men i 1989 solgte han jorden og bor nu i bygningerne. Han er nu fabriksarbejder.

V. Vedsted Vej 119 Bendixminde



Denne gård hørte tidligere til den slesvigske del af landsbyen og var på 2 ottinger. Det mest mærkelige ved denne gårds historie er dog, at den

i lange tider havde to forskellige herskaber, som hver ejede 1 otting, altså hver en halvdel af gården. Gårdens historie kan føres 500 år tilbage, og den har sikkert ligget på omtrent samme sted helt siden middelalderen. Den først kendte ejer af gården var Emmike Espernsen, der i slutningen af 1400-tallet ejede gården Refsø, som var en hovedgård i Sommersted sogn. Han ejede også hovedgården Taagerup i Stepping sogn, samt meget andet gods i Haderslev amt. Gården hørte under Taagerup. Da Emmike Espernsen døde ca. 1475 arvede hans datter, Mette, gården Taagerup. Hun bragte den ved sit ægteskab med Peder Munk ind under gården Krogsgaard i Tjæreborg sogn. Bendixminde kom altså under denne herregård ca. 1475. Peder Munk og Mette Emmikesdatter fik syv børn og sønnen Hans Munk overtog Krogsgaard. Efter hans død i 1582 blev godset delt, idet en søn, Christoffer, fik Krogsgaard, medens en anden søn fik Taagerup. Her sker det mærkelige, idet den ene halvdel af gården her bliver ved Krogsgaard, medens den anden halvdel bliver ved Taagerup. Det var meget almindeligt i slutningen af 1500-tallet, at der boede mere end en bonde på den samme gård, og det har sikkert været tilfældet på Bendixminde. Det var i hvert fald tilfældet på nabogården øst for. Den halvdel af gården her, som hørte under Taagerup, kom i 1604 under kongen, og blev lagt til Haderslevhus. Den anden halvdel, som hørte under Krogsgaard, blev i 1614 købt af Gert Rantzau til Bredenburg i Holsten. Han lagde gården ind under godset Lindeved, som han også ejede. Dette gods styredes fra Høgsbrogaard i Hviding sogn. Fra begyndelsen af 1600-tallet hørte den ene otting af Bendixminde under Haderslevhus, og den anden otting under Lindeved. Fæstebonden på den lindevitske del af gården hed i 1625:

Anders Andersen.

Han efterfulgtes ca. 1640 af:

Søren Andersen.

Han var måske søn af Anders Andersen, men det kan ikke bevises. Søren Andersen overtog ca. 1660 den anden halvdel af gården, som indtil 1659 havde været fæstet af bonden, Anders Poulsen, der muligvis døde af pesten i 1659. Fra 1660 og til nutiden har der ikke været mere end en bonde på Bendixminde. Søren Andersen er direkte stamfader til Knud Nielsen Knudsen, der havde gården til 1934. Hvornår Søren Andersen blev født vides ikke, men han blev gift omkring 1642 og fra hans ægteskab kendes 2 børn:

1. Anders Sørensen, født ca. 1644. Han blev gift 4. november 1677 med Maren Nielsdatter, der var født på Sdr. Kirkevej 37. Dige-gården. Han overtog hendes fødegård.
 2. Maren Sørensdatter, født ca. 1650. Hun blev gift 4. november 1677 med Knud Nielsen. De overtog Bendixminde.
- Efter Søren Andersen fulgte så svigersønnen:

Knud Nielsen.

Han var født 1648 på gården, Sdr. Kirkevej 37. Dige-gaarden. Han blev gift 1677 med Maren Sørensdatter her fra gården. De fik følgende børn:

1. Dødfødt barn, født 21. december 1679.
 2. Dødfødt barn, født 5. maj 1681.
 3. Mette Knudsdatter, døbt 29. maj 1682. Hun døde 26. oktober 1690, 8 år gammel.
 4. Birgitte Knudsdatter, døbt 12. marts 1684. Hun blev 1707 gift med Peder Jepsen fra Roager. De bosatte sig der.
 5. Maren Knudsdatter, døbt 28. februar 1686.
 6. Niels Knudsen, født 13. august 1687. Han overtog senere føde-gården.
 7. Søren Knudsen, født 3. februar 1690. Han blev gift 24. juni 1714 med Mette Knudsdatter, og de overtog hendes hjem, Mandøvej 20.
- Knud Nielsen fik fæstebrev på gården i 1688. Gårdens bygninger bestod af 21 fag beboelse og 15 fag stald og lade. Hans besætning var omkring år 1700 på 5 heste, 6 køer, 7 ungkreaturer, 1 føl og 6 får. Knud Nielsen havde som sagt to herskaber og måtte betale afgifter til både Haderslevhus og Lindeved. Knud Nielsen døde som aftægtsmand på gården 23. marts 1720. Gården var da forlængst overtaget af sønnen:

Niels Knudsen.

Han var født på gården 13. august 1687 og blev gift 7. juni 1711 med Maren Andersdatter Kromand, der var født 1679 i V. Vedsted kro. Se under V. Vedsted Vej 127. De fik følgende børn:

1. Maren Nielsdatter, født 7. februar 1712. Død 27. december 1719, knap 8 år gammel.
2. Knud Nielsen, født 14. september 1714. Han overtog senere føde-gården.
3. Claus Nielsen, født 6. juli 1716. Han overtog i 1739 Østergaard i Raahede.
4. Anne Nielsdatter, født 2. april 1718. Hun blev gift 1743. Se Mand-

øvej 31 i Okholm.

5. Niels Nielsen, født 13. marts 1720. Død 20. marts 1720, 7 dage gammel.

Da det sidste barn blev født, var faderen, Niels Knudsen, død. Han døde 14. februar 1720, 31 år gammel. Hans enke, Maren Andersdatter, sad nu tilbage med tre små børn, to var døde. Hun blev dog gift påny 9 måneder efter med:

Simon Lavridsen.

Han var født i Sdr. Farup 1688 og søn af gårdmand Laurids Nielsen og Birgitte Nielsdatter på gården, Sdr. Farupvej 45. Han blev gift med enken 17. november 1720. Han overtog nu gården i 1720, men han blev heller ikke en gammel mand, thi han døde 27. januar 1728, 40 år gammel. Han havde da været på gården i godt 7 år. Han fik ingen børn i sit ægteskab med Maren Andersdatter. Hun drev nu gården videre til hendes ældste søn af første ægteskab kunne overtage den. Hun døde som aftægtskone på gården 30. april 1756, 68 år gammel. Gården var i 1739 fæstet af sønnen:

Knud Nielsen.

Han var født 14. september 1714 og blev gift 30. december 1739 med Else Bennedsdatter, der var født 5. januar 1710 på gården Sdr. Kirkevej 13. Se der. De fik i deres ægteskab 2 børn:

1. Bendix Knudsen, født 30. april 1747. Han overtog senere fødegården, Bendixminde.
2. Maren Knudsdatter, født 4. november 1743. Hun blev gift 27. februar 1767 med Niels Pedersen på gården, Sdr. Kirkevej 19. Gammejord.

Det var, mens Knud Nielsen havde gården, at udskiftningen fandt sted. Han fik da til den otting, som hørte under Haderslevhus, ialt 25,3 ha. og til den otting, som hørte under Lindeved, fik han ialt 24,7 ha. ialt ca. 50 ha., som lå i 32 forskellige parceller fra havet i vest til Roager markskel i øst. Knud Nielsen døde 24. oktober 1782, 68 år gammel. Hans kone, Else Bennedsdatter, døde 9. april 1768, 58 år gammel. I 1779 blev gården fæstet af sønnen:

Bendix Knudsen.

Han var født på gården 1747 og blev gift 19. april 1782 i V. Vedsted kirke med Rebecka Marie Thomasdatter, der var født ca. 1757 i Gørding. De fik 7 børn:

1. Else Marie Bendixdatter, født 14. februar 1783. Hun døde som barn.
2. Knud Nielsen Bendixen, født 26. november 1784. Han overtog fødegården i 1822.
3. Anne Kirstine Bendixdatter, født 29. januar 1787. Hun blev gift 20. april 1816 med Ole Nielsen. Se under Skoleallé 14. Syssegaarden.
4. Maren Bendixdatter, født 27. oktober 1789. Hun blev gift 20. november 1813 med Niels Hansen Jannicksen. Se under V. Vedsted Vej 109.
5. Lene Cathrine Bendixdatter, født 6. juli 1792. Død ugift 17. juni 1844, 52 år gammel.
6. Thomas Lauritsen Bendixen, født 30. marts 1795. Han blev senere husmand i Sdr. Farup. Matr.nr. 14. Huset er borte nu.
7. Else Marie Bendixdatter, født 1. december 1797. Hun døde samme dag.

Den 22. december 1797, 3 uger efter at have født det sidste barn, døde Rebecka Marie, Bendix Knudsens kone. Han sad nu tilbage med mange små børn og havde lige købt gården til selveje, så han havde først i 1800-tallet en skrantende økonomi. Han lånte flere gange penge, men klarede dog problemerne. Han døde 26. november 1822, 75 år gammel. Han havde dog kort før sin død skødet gården til sønnen:

Knud Nielsen Bendixen.

Han fik skøde dateret 1. juli 1822 og måtte udbetale arv til hver af sine to søstre. Han kom også i pengeforlegenhed og måtte låne penge hos Mett Lasses i Okholm. Han blev gift i V. Vedsted kirke 13. november 1819 med Marie Hansen, der var født 1789 i Lustrup og datter af sognefoged Hans Andersen i Lustrup. De fik i ægteskabet 4 børn:

1. Bendix Knudsen, født 19. marts 1826. Han overtog gården i 1857.
2. Hans Knudsen, født 9. september 1827. Han blev gift og bosat i Jedsted. Her fik han en datter, Marie, der blev gift med Knud Hjerrild. Deres søn var sagfører H. K. Hjerrild i Ribe.
3. Anne Marie Knudsen, født 13. januar 1830.
4. Johannes Knudsen, født 25. februar 1832. Han hjalp broderen Bendix på gården.

Den 13. september 1838 døde Knud Nielsen Bendixen, 54 år gammel. I kirkebogen er indført en notits: endte sit liv ved strikken. Hans enke, Marie Hansen, drev gården videre, indtil sønnen, Bendix, kunne overtage den. Hun døde 5. december 1868, 79 år gammel.

Bendix Knudsen.

Han var født på gården 19. marts 1826 og blev gift 31. oktober 1857 med Karen Andreassen, der var født 26. august 1835 på gården, Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. De fik 3 børn:

1. Marie Knudsen, født 21. september 1860. Hun blev aldrig gift, men hun fik en søn udenfor ægteskab, Andreas Lauridsen Knudsen, født 2. juli 1884 og død 19. februar 1886, 1½ år gammel. Hun opholdt sig da i Aarre sogn.
2. Andreas Lauridsen Knudsen, født 17. november 1862. Død 19. februar 1869, 7 år gammel.
3. Knud Nielsen Knudsen, født 13. juni 1866. Han fik skøde på fødegården i 1915.

Bendix Knudsen fik skøde på gården 18. april 1857. Han fik et barn med en tjenestepige, Ane Dorthea Terkildsen, som tjente på gården 1868. Dette barn blev født 30. januar 1869 i Grimstrup og kaldt Marius Bendix Terkildsen. Bendix Knudsen døde som gårdmand 4. januar 1889, 62 år gammel. Det er ham, der har lagt navn til gården. Hans enke, Karen, drev gården videre, til hun i 1915 overlod den til sønnen, Knud Nielsen Knudsen. Karen Andreassen døde 1. juni 1915, 79 år gammel.

Knud Nielsen Knudsen.

Han var født 13. juni 1866 og blev aldrig gift. Han boede sammen med sin ugifte søster, Marie, der døde 7. november 1924, 64 år gammel. Knud N. Knudsen solgte 1. april 1934 gården til:

Nis Bastian Andreassen.

Han var født 4. maj 1907 på gården, Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord. og søn af gårdejer Andreas Lauridsen Andreassen og Kirstine Bastian. Gården forblev i slægten, idet Andreas Lauridsen Andreassen og Knud Nielsen Knudsen var fætre, børn af søskende. Nis B. Andreassen blev gift 15. november 1939 med Metha Cathrine Nielsen, der var født i Hannevang, Billum sogn, den 3. april 1912.

Hun var datter af gårdejer Morten Nielsen og Ane Jørgine Nielsen. I ægteskabet mellem Nis Bastian og Metha fødtes 3 børn:

1. Knud Bent Andreassen, født 28. november 1940. Han overtog i 1967 fødegården.
2. Morten Andreassen, født 16. oktober 1945. Han blev gift i Obbekær 17. juli 1970 med Marikka Hansen. De bor i Voel ved Silkeborg. Han er lærer.

3. Karen Marie Andreasen, født 21. juli 1950. Hun blev gift 15. juli 1972 i V. Vedsted med Bent Jørgensen, der er gårdejer i Jernved. Nis B. Andreasen byggede stald og lade i 1934 og udvidede gårdens areal betydeligt. I 1960 var der 44 ha. til gården, heraf en del skov. I 1967 flyttede Nis Bastian og Metha ind i huset V. Vedsted Vej 92. Se der. Gården Bendixminde blev overdraget til sønnen:

Knud Bent Andreasen.

Han var født 28. november 1940 og blev gift i Holsted 26. november 1967 med Birtha Laurette Nielsen, der er født 1. april 1946 i Veerst som datter af Marie og Marinus Nielsen. Knud og Birtha har 3 børn:

1. Berit Andreasen, født 9. marts 1970. Hun får invalidepension.
2. Michael Andreasen, født 24. februar 1973. Han er nu EFGelev.
3. Thormod Andreasen, født 25. april 1981.

Der er foretaget byggeri og modernisering af bygningerne. I 1980 var der 36 ha. til gården. Faderen havde ved ejendomsoverdragelsen beholdt et areal på ca. 10 ha. skov. Ved jordfordeling er gårdens arealer blevet betydelig mere samlede.

V. Vedsted Vej 123



Dette hus er sikkert opført første gang her på dette sted i midten af 1700-tallet. Huset hørte til den kongerigske del af landsbyen og ejedes indtil omkring 1800 af Ribe Hospital. Huset ejes og beboes i dag af Jytte Nissen. Den først kendte fæster af dette hus er:

Johan Jensen.

Han var født ca. 1758, men ikke i V. Vedsted. Han blev gift i V. Vedsted kirke den 2. november 1787 med Anne Jefsdatter, der var født ca. 1760, måske i Mjolden. Hun var søster til Hans Jefsen på gården Skoleallé 4. Johan Jensen og Anne Jefsdatter fik 4 børn:

1. Jens Johansen, født 4. september 1788.
2. Margrethe Johansdatter, født 22. januar 1791.
3. Jef Johansen, født 14. marts 1792. Han var skomager. Se V. Vedsted Byvej 6.
4. Marie Johansdatter, født 17. september 1798.

Johan Jensen var skrædder og han døde 3. september 1800, 38 år gammel. Hans enke, Anne Jefsdatter, boede i huset til sin død 23. marts 1815, 55 år gammel. Hun havde dog afstået huset til:

Andreas Hansen.

Han var født ca. 1786 og blev gift omkring 1820 med Anne Cathrine Jensdatter, der var født ca. 1786. De fik 2 børn:

1. Marie Cathrine Andreasdatter, født 10. oktober 1821.
2. Dødfødt barn, født 9. september 1824.

Den 2. februar 1826 blev Anne Cathrine forløst med et dødfødt barn og døde 2 timer efter, 40 år gammel. Andreas Hansen blev gift igen 28. oktober 1826 med Anne Nielsdatter, der var født i Brændstrup ca. 1792 og datter af kromand Niels Hansen. De fik 2 børn:

1. Hans Hansen, født 8. august 1828.
2. Inger Cathrine Hansen, født 18. november 1829. Hun blev senere gift med Truels Michelsen Martinussen, og de fik stedet her.

Andreas Hansen var skomager og budfoged. Han døde 19. november 1865, 79 år gammel. Hans kone, Anne Nielsdatter, døde 14. april 1859, 67 år gammel. Den næste ejer af huset var:

Truels Michelsen Martinussen.

Han var født 4. december 1824 i Lustrup og kom til V. Vedsted som skomagersvend hos Andreas Hansen. Her traf han datteren, Inger Cathrine, med hvem han blev gift 14. november 1857. I deres ægteskab fødtes datteren:

Johanne Andrea Hansen i 1858.

Truels Michelsen var også skomager, men det gik ikke særlig godt for ham. Han købte ejendommen i 1858 og solgte jorden fra i 1859. Han måtte med familie forlade huset i 1870 og sad til leje i huset, som lå på Skoleallé 1. Senere forlod familien V. Vedsted. Huset her blev den 3.

juli 1871 købt på auktion af:

Bertel Christensen.

Han var født i Hee 16. marts 1824 og blev gift 7. november 1857 i Døstrup kirke med Ane Johanne Troelsen, der var født 31. maj 1835 i Føvling sogn som datter af Truels Hansen og Edel Andersdatter. Hun var søster til Hans Christian Troelsen på gården Mandøvej 16. Bertel Christensen og Ane Johanne kom til V. Vedsted med 4 børn:

1. Christian Henrik Bertelsen, født 21. november 1860 i Lovrup, Døstrup sogn. Han udvandrede som ung til U.S.A. Blev der en kendt mand, hvis efterslægt der stadig er forbindelse med.
2. Eduard Emil Bertelsen, født 27. august 1863 i Lovrup. Udvandrede til U.S.A.
3. Anna Elise Bertelsen, født 24. marts 1866 i Lovrup. Udvandrede til U.S.A.
4. Truels Hansen Bertelsen, født 25. september 1869 i Lovrup. Drog også til U.S.A.

Mens familien boede i Døstrup sogn, sad den til leje, men nu fik den eget hus. Det blev dog ikke længe for Bertel Christensens vedkommende, thi han døde den 28. september 1871, 45 år gammel. Hans enke sad nu tilbage med 4 små børn i trange kår. Hun fik dog ofte besøg af sin nærmeste nabo, Ole Nielsen Hollænder, der boede på gården, Sprækvej 3. Han var enkemand. Den 2. august 1874 fødte Ane Johanne Troelsen en søn, Bertel Troelsen. Ole Nielsen var faderen. Denne søn døde 1. marts 1878, 3 år gammel. Det endte dog med, at Ole Nielsen og Ane Johanne blev gift den 16. november 1879.

Ole Nielsen Hollænder.

Han var født i Skærbæk 2. juni 1828. Han havde i 1861 overtaget gården, Sprækvej 3. Angående hans familief forhold se der. Ole Nielsen Hollænder døde 8. november 1900, 72 år gammel. Den 13. juli 1901 solgte hans enke huset til sin brodersøn, Knud Lassen Troelsen, der med det samme solgte den videre til:

Petrea Dejgaard.

Hun var født 15. maj 1870 i Sdr. Farup på gården Harreslund, Sdr. Farupvej 42. Hun blev gift 27. januar 1889 med lærer Niels Christensen Dejgaard, der var født 1. august 1862 i Horne ved Varde. Han var lærer i Egebæk, da de blev gift. Han blev i 1892 lærer i Horne og døde her i 1901. Petrea købte da huset her og var ejer af det til sin død. Den tid-

ligere ejer af huset, Ane Johanne Hollænder, rejste i 1901 til børnene i Amerika, men kunne ikke trives i det store land, så hun vendte tilbage til V. Vedsted. Hun boede sine sidste år i huset Degnetoftevej 3 hos Knud Pedersen Lund. Her døde hun den 15. april 1915, 79 år gammel. Petrea og Niels Chr. Dejgaards ældste søn, Jens Lassen Dejgaard, blev født i Egebæk 22. december 1890. De fik en søn mere, Harald Dejgaard, der blev læge i Gredstedbro. Efter mandens død boede Petrea Dejgaard ofte i huset. Hun arbejdede meget med bier og havde mange bistader. I 1932 blev huset skødet til hendes søn:

Jens Lassen Dejgaard.

Han ejede nu huset til sin død. I de over 50 år har huset været lejet ud til mange forskellige mennesker, som jeg ikke skal prøve at redegøre for, da det er nærmest umuligt. Ifølge skøde lyst 13. april 1966 blev huset solgt af Anna Dejgaard til:

Johan Nissen.

Han var proprietær på Sjælland. Han boede ikke selv i huset, men det tjente som bolig for hans fraskilte kone:

Jytte Nissen.

Hun fik overdraget huset til ejendom ved skøde af 4. februar 1976. Hun er født 26. september 1933 og uddannet lærer. Hun bor nu i det gamle smukke hus.

V. Vedsted Vej 127



Matr.nr. 15. Her lå V. Vedsted kro fra 1600-tallet til omkring 1800. Til kroen hørte lidt jord, og det var altså en forbedelse eller husmandssted.

Stedet hørte under domkapitlet i Ribe og senere under ryttergodset. Fra 1710 blev en otting lagt fra gården V. Vedsted Vej 91 til denne ejendom, som derfor blev en gård. Den første, som kendes at have boet på dette sted, var:

Niels Kromand.

Han har boet her i 1660-erne og var da kromand på stedet. Han havde en datter, Lizabeth, der blev født 1675. Den næste på kroen var:

Anders Hansen Kromand.

Han var født 1648 og blev gift 23. december 1677 med Anne Andersdatter, der var født 1646. De fik følgende børn:

1. Karen Andersdatter, døbt 20. oktober 1678. Hun blev gift 1701 på gården Mandøvej 16.
2. Maren Andersdatter, døbt 23. november 1679. Gift på gården V. Vedsted Vej 119.
3. Hans Andersen, døbt 4. april 1682. Han fik ejendommen efter faderen.
4. Anders Andersen, døbt 27. december 1683.
5. Nis Andersen, døbt 22. juli 1688. Død.
6. Nis Andersen, døbt 16. august 1691. Han blev gift med Maren Andersdatter fra gården, Sdr. Kirkevej 19 i V. Vedsted.

Anders Hansen Kromand døde 27. marts 1727, 79 år gammel. Hans kone, Anne Andersdatter, døde 26. februar 1733, 87 år gammel. Det lille sted med krohus overgik i 1711 til sønnen:

Hans Andersen Kromand.

Han var født på ejendommen 1682 og blev gift første gang 14. juni 1711 med Else Johansdatter Henschen, der var døbt 1. februar 1685 og datter af korporal Johan Henschen. Matr.nr. 8 Sdr. Farup. (Huset borte). Deres børn:

1. Kirsten Hansdatter, født 15. februar 1712. Død 21. marts 1712.
2. Ide Hansdatter, født 3. marts 1713. En tvilling.
3. Kirsten Hansdatter, født samme dag og død oktober 1713.

Moderen, Else Johansdatter, døde 16. april 1713, 28 år gammel. Hans Andersen Kromand blev gift anden gang 26. november 1713 med Anne Pedersdatter fra Okholm. Ulvehøjvej 16. Datter af gårdmand Peder Jensen. De fik 3 børn:

1. Anders Hansen, født 7. september 1714.
2. Else Hansdatter, født 17. marts 1716. Død 10. december 1719, 3½

år gammel.

3. Peder Hansen, født 19. april 1718. Død Mikkelsdag 1718. Den 18. november 1720 døde Anne Pedersdatter, 46 år gammel. Hans Andersen Kromand blev gift tredje gang 29. juni 1721 og nu med Kirsten Bennedsdatter, der var født 14. november 1692 på gården Sdr. Kirkevej 13 i V. Vedsted. Hun var datter af gårdmand Benned Mikkelsen. De fik i ægteskabet 5 børn:
1. Benned Hansen, født 16. maj 1722. Han blev gift 1753 i Hviding kirke med Ester Marie Christensdatter. Han blev gårdmand i Raahede.
2. Anne Hansdatter, født 24. april 1724.
3. Claus Hansen, født 22. august 1726. Han blev gift 1753 i Hviding kirke med Ingeborg Knudsdatter fra Vilslev. De blev bosat i Vilslev.
4. Leene Hansdatter, født 9. januar 1729. Død 18. oktober 1742, 13 år gammel.
5. Else Hansdatter, født 23. marts 1731. Hun blev gift 29. december 1762 med Peder Hansen fra Raahede.

Kirsten Bennedsdatter, Hans Andersen Kromands tredje kone, døde 25. juni 1731. Hun blev 38 år gammel. Han giftede sig dog for fjerde gang og nu med Maren Andersdatter, der var født i V. Vedsted 7. august 1697 og datter af Anders Nielsen den Yngre. Dette ægteskab var dog barnløst. Den 21. februar 1711 fæster Hans Andersen en otting fra gården, V. Vedsted Vej 91, som den derværende fæster, Hans Jepsen, må afgive på grund af restancer. I 1717 skriver præsten om Hans Andersens forhold, at han sammen med konen bor på et lidet sted, som kaldes krohus. Det ligger dog ikke ved nogen landevej. Han haver ikke andet end gemen brændevin, som han selv brænder, og det er der også andre i sognet, der gør. I 1717 brænder han ikke mere brændevin, thi kornet er for dyrt, og folk har ingen penge at købe for. Han skal desuden give føde til sine gamle bedagede forældre. Hans Andersen Kromand døde 14. marts 1742, 60 år gammel. Hans fjerde kone overlever ham. Hun dør den 27. august 1746, 49 år gammel. Gården er i 1742 afhændet til:

Hans Hansen Emmerlev.

Han var født 21. juli 1700 på gården Mandøvej 14 og blev gift i Rejsby ca. 1742 med Karen Jørgensdatter, der var født i Rejsby 1703 som datter af gårdmand Jørgen Jepsen. (Rejsbybogen nr. R.5). Hun havde to brødre, der begge var gårdmænd i V. Vedsted. En i Okholm ved navn Niels Jørgensen og en på gården V. Vedsted Byvej 23 ved navn Jef Jør-

gensen. Karen og Hans Hansen Emmerlev fik kun et barn:

1. Maren Hansdatter, født 2. oktober 1742. Hun blev gift 1759 med Molte Mikkelsen og de overtog da stedet med kroen.

Hans Hansen kaldes også Hans Kromand, så han har også holdt kro i V. Vedsted. Både han og hans kone dør i 1758. Han døde 1. oktober og hun 21. december 1758. Efter deres død blev der holdt skifte den 15. januar 1759. Deres datter, Maren, skulle have stedet. Hun agtede da at gifte sig med Jens Conradsen fra Plougstrup i Jernved sogn, såfremt han kunne overtage stedet, men det gik ikke således. Han blev i stedet gift i Sdr. Farup. Hun blev gift 19. oktober 1759 med:

Molte Mikkelsen.

Han var født i Rejsby 1727 som søn af Mikkel Nissen og Kirsten, Rejsby-bogen nr. 40. Han fik fæstebrev på ejendommen med kro den 19. november 1759 af Ribe Hospital. Gården var da på hartkorn 2 tdr. 7 skp. 1/4 alb. og han betalte i fæstepenge 16 rdl. Molte Mikkelsen og Maren Hansdatter fik en datter:

1. Karen Moltesdatter, født 12. juli 1760. Hun døde 13. august 1760. Moderen, Maren Hansdatter, døde i barselseng 17. juli 1760, knap 18 år gammel. Molte Mikkelsen blev gift anden gang 30. november 1761 med Maren Jesdatter, der var født i Tved 1735. De fik 3 børn:

1. Maren Moltesdatter, født 22. januar 1763. Hun døde 18. januar 1783, 20 år gammel.
2. Karen Moltesdatter, født 22. januar 1765. Hun døde 1. juli 1783, 18 år gammel.
3. Michel Moltesen, født 10. maj 1773. Han købte i 1795 gården Sdr. Kirkevej 13 i V. Vedsted.

Molte Mikkelsen døde 14. april 1776, 48 år gammel. Hans enke, Maren Jesdatter, blev gift anden gang 2. november 1776 med gårdmand Niels Pedersen. Hun var kun enke ½ år. Den 4. februar 1778 blev fæstet overladt til:

Niels Pedersen.

Han var født i Gånsager 1733 og havde i 1761 overtaget en større gård i V. Vedsted. Det var gården Sdr. Kirkevej 19. Angående hans familieforhold se under denne gård. Han drev nu de to gårde sammen og havde også krohold. Det varede dog kun få år, thi han døde 30. august 1781 og fæstet af gården her blev atter ledigt. Det blev den 18. juli 1782 overtaget af:

Niels Pedersen Borre.

Han var født ca. 1755, hvor vides ikke. Han var gift med Mette Marie Pedersdatter, der var født ca. 1752. Hun skulle føde et barn den 3. marts 1787, men barnet kom aldrig til verden. Fødslen kostede moderen livet. Det varede dog ikke længe, før Niels Pedersen Borre giftede sig igen. Allerede 25. maj 1787 blev han gift med Sidsel Marie Jefs datter, der var født 19. juni 1758 på gården, V. Vedsted Byvej 23 i V. Vedsted. Datter af Jef Jørgensen og Bodil Sørens datter. De fik i ægteskabet 5 børn:

1. Peter Christian Nielsen, født 24. maj 1788.
2. Mette Marie Nielsdatter, født 21. juni 1789.
3. Bodil Nielsdatter, født 14. december 1790.
4. Kiesten Marie Nielsdatter, født 3. februar 1793.
5. Jef Hansen Nielsen, født 8. april 1795. Død 17. december 1797.

Niels Pedersen Borre var den sidste kromand på dette sted. Hvor længe han boede her vides ikke. Hans kone, Sidsel Marie Jefs datter døde 17. januar 1797, 38 år gammel. Niels Pedersen Borre var nu enkemand for anden gang, men han blev gift tredje gang den 17. februar 1798 og med Maren Nielsdatter, der var fra Vester Aabølling i Brøns sogn. I dette ægteskab fødtes ingen børn. Hvor længe Niels Pedersen havde gården vides ikke og hverken han eller hans kone findes døde i V. Vedsted sogn. Den næste bonde, som var ejer af gården er:

Niels Sørensen.

Han overtog gården 1825 efter at have været indsidder på en gård i Yder Bjerrum. Han var født i Gredsted, Jernved sogn i 1783. Han blev gift 18. marts 1820 i V. Vedsted kirke med Martine Møller Nielsdatter Bierum, der var født 8. september 1794 i Sdr. Farup på gården matr.nr. 4. Gården er nu borte. Hun var datter af gårdmand Niels Pedersen Bierum. Niels Sørensen og Martine Bierum fik 5 børn:

1. Margrethe Nielsdatter, født 21. juni 1821 i Yder Bjerrum. Hun blev gift 21. oktober 1858 med Simon Hansen Møller. Se V. Vedsted Vej 98.
2. Anne Kirstine Nielsdatter, født 9. marts 1823 i Yder Bjerrum. Se Skoleallé 14.
3. Søren Nielsen, født 2. juli 1824 i Yder Bjerrum. Han overtog gården her efter faderen.
4. Niels Bjerrum Nielsen, født 27. september 1826. Død 6. november 1826. En tvilling.
5. Maren Nielsdatter, født 27. september 1826. Gift 4. april 1857 med

Ole Nielsen Hollænder. Se ejendommen Sprækvej 3 i V. Vedsted. Familien Niels Sørensen boede fra 1820 til 1825 i Yder Bjerrum, hvor de sad til leje i hus tilhørende gårdmand Mathias Møller, Sdr. Farup, på gården Lindbæksminde. Det blev stormfloden natten mellem den 3. og 4. februar 1825, som tvang familien bort fra dette udsatte sted. Familien mistede ved denne stormflod alle ejendele, men slap dog derfra med livet i behold. Niels Sørensen fik da midler, så han kunne købe gården her. Gårdens stuehus var ret stor efter datidens forhold, og der var en lejlighed mere, hvor der boede lejefolk. Således boede her en familie, hvor manden var i familie med Niels Sørensens kone. Det var Niels Pedersen Bierrum, der var født i Skærbæk, samt hans kone, Ingeborg Truelsdatter, der var født på gården Skoleallé 14. De havde to børn, Peder Nielsen Bierrum, født 2. marts 1829 og Anne Marie Kirstine Bierrum, født 16. januar 1833. Denne familie flyttede i 1843 til Rejsby. Rejsbybogen R. 28. Niels Sørensen døde 6. juni 1851, 68 år gammel. Hans kone, Martine Bierum, levede mange år efter ham som aftægtskone på gården, selv om den skiftede ejer. Hun døde 17. marts 1880, 86 år gammel. Gården blev efter faderens død overdraget til sønnen:

Søren Nielsen.

Han lod ombygge stald og lade i 1850-erne. Han blev gift 13. november 1858 i V. Vedsted kirke med Margrethe Nielsen, der var født 26. december 1835 i Jedsted, Vilslev sogn. Hun fandt sig ikke tilfreds med at bo i V. Vedsted. I 1860 byttede Søren Nielsen gård med Laust Hansen fra Vester Aabølling, Brøns sogn. Mageskifteskøde af 18. april 1860. Den gamle aftægtskone skulle dog fortsat have bolig i gården. Fra 1860 hed ejeren af gården her:

Laust Hansen.

Han var født i Vester Aabølling 7. oktober 1807 og var i 1839 blevet gift med Marie Cathrine Vindfeld fra Raahede, hvor hun var født 18. juli 1820. Hendes fader var Terman Jensen Vindfeld, som var død meget tidlig. Hendes stedfader var Søren Bendixen Møller Bierum, som senere købte gården, Præstevej 4 i Sdr. Farup. Alle Laust Hansens børn blev derfor døbt Bjerrum. Da Laust Hansen kom til V. Vedsted, var hans kone, Marie Cathrine, død, men han kom med 4 børn:

1. Hans Lauridsen Bjerrum, født 2. juni 1840 i V. Aabølling. Udvandret til U.S.A.
2. Terman Lauridsen Bjerrum, født 7. januar 1842 og død 13. marts 1843.

3. Gunder Dorthea Bjerrum, født 21. april 1843 i V. Aabølling. Hun blev gift 13. december 1866 med korporal i gendarmkorpset, Henrick Christian Frederick Heise, der var født i Holsten 26. november 1835. Se Skoleallé 4 i V. Vedsted.
4. Martin Carl Bjerrum, født 13. maj 1845 i V. Aabølling. Laust Hansen døde 3. januar 1879, 71 år gammel. Han havde flere år tidligere solgt gården til:

Hans Adolph Davidsen.

Han var født 1. september 1837 i V. Vedsted på Tornbækgaard som søn af Peder Davidsen og Barbara Adolphsdatter. Se Ulvehøjvej 4. Han blev gift 9. juni 1871 med Anne Kirstine Thyssen, der var født i Vodder 22. marts 1831 som datter af Peder Simonsen Thyssen. Hans Adolph Davidsen fik skøde på gården 6. april 1870 med ca. 58 tdr. land. I hans ægteskab med Anne Kirstine fødtes en søn:

1. Peder Davidsen, født 22. september 1872. Han overtog gården efter faderens død.

Hans Adolph Davidsen døde 15. juni 1898, 60 år gammel. Hans kone, Anne Kirstine Thyssen, døde 6. februar 1904, 72 år gammel. Gården var da overtaget af sønnen:

Peder Davidsen.

Født på gården og gift 3. oktober 1902 med Johanne Kirstine Andersen, der var født i Randerup 24. juni 1871, datter af gårdmand Jef Jepsen Andersen. I deres ægteskab fødtes datteren, Kirstine Davidsen. Hun blev født 17. juni 1904. Peder Davidsen fik skøde på gården den 30. november 1904. I 1908 køber han gården V. Vedsted Vej 105 og flytter nu til denne gård, idet han også tager en stor del af jorden med fra gården her, som han samme år sælger til:

Laust Jessen Pedersen Vodder.

Han havde tidligere været ejer af ejendommen, V. Vedsted Vej 109. Se der. Han var født 6. maj 1864 i Gørding og blev gift 4. november 1891 med Maren Bendixen. Ved dette ægteskab overtog han ejendommen V. Vedsted Vej 109. Efter hendes død blev han gift 6. maj 1894 med Anna Andreasen, der var født 29. oktober 1873 i Føvling og datter af husmand Andreas Nielsen og Appoline Jensen. Laust Vodder og Anna fik 15 børn:

1. Marius Bendesen Vodder, født 20. november 1894. Husmand i Hviding.

2. Peter Petersen Vodder, født 26. oktober 1895. I U.S.A.
 3. Andrea Abeline Vodder, født 9. marts 1898. Hun fik et barn 11. februar 1917, som kaldtes Anna Laurine Vodder. Faderen, gendarm Marinus Petersen. Gift 19. august 1919.
 4. Andreas Nielsen Vodder, født 8. juni 1900. I U.S.A.
 5. Hans Kristian Vodder, født 8. juni 1900. En tvilling til forrige. I U.S.A.
 6. Aksel Marius Vodder, født 24. juni 1901. Han fik gården her efter faderen.
 7. Oscar Vodder, født 11. november 1903. I U.S.A.
 8. Anne Marie Vodder, født 22. februar 1905.
 9. Alfred Lundkvist Vodder, født 3. august 1906.
 10. Otto Laustsen Vodder, født 5. september 1908.
 11. Laurids Vodder, født 12. februar 1910.
 12. Niels Ovesen Lysholt Vodder, født 10. oktober 1913. Husmand i Hviding.
 13. Alma Lysholt Vodder, født 10. oktober 1913. En tvilling til forrige.
 14. Ejner Granholdt Vodder, født 29. februar 1916.
 15. Gerda Margrethe Vodder, født 4. april 1918.
- I 1924 afstod Laust Vodder gården til sønnen, Aksel Vodder, og købte en mindre ejendom i Hviding, hvor han nu bosatte sig.

Aksel Marius Vodder.

Han var som nævnt født 24. juni 1901 og blev gift 1924 med Maren Hansen Jepsen, der var født i Øster Vedsted 24. januar 1904. Mens ægteparret boede i V. Vedsted fødtes en søn:

Harry Vodder, født 20. april 1925. $\varnothing\varnothing$ 2008 RIBE

I 1929 flyttede Aksel Vodder til Øster Vedsted, hvor han lod bygge hus. Gården her solgte han ifølge skøde tinglyst 23. maj 1929 til:

Mikkel Johan Andreas Hansen.

Han var født 6. december 1897 på Mandø. Moderen døde i barselseng og faderen druknede i den Botniske Bugt, så han blev fader- og moderløs. Han blev derfor opdraget hos bedstefaderen. Mikkel Hansen blev gift med Herle Schmidt, der var født 8. oktober 1901. I deres ægteskab fødtes sønnen:

1. Ejner Schmidt Hansen, født 29. oktober 1929 i V. Vedsted. Han blev gift 1. november 1954 med Gerda Jensen, der er damefrisør. De bor Tangevej 17 i Ribe. Mikkel Hansen solgte i 1957 gården til Kaj Pedersen med 14 ha. Han holdt selv et areal på 2,3 ha. og købte huset

V. Vedsted Vej 9, som netop var under opførelse. Mikkel Hansen bor stadig her i 1992 i dette hus. Hans kone, Herle, blev dræbt ved en trafikulykke på hovedvej 11 den 26. august 1964. Mikkel Hansen, død juli 1992.

Kaj Pedersen.

Han overtog gården 1. maj 1957 og gården blev herefter kaldt Klostergaarden. Navnet hentyder til, at gården for et par hundrede år siden havde været fæste under Ribe Kloster eller Hospital. Kaj Pedersen blev født 7. februar 1932 og gift 1. november 1958 med Agnes Færck, der var født 12. februar 1937. Se videre under Sprækvej 8, V. Vedsted. I 1962 solgte Kaj Pedersen gårdens bygninger til Victor Petersen i Ribe. Han solgte dem videre samme år til Johannes Pedersen. Kaj Pedersen lod i 1962 opføre nye landbrugsbygninger lidt syd for byen, Sprækvej 8.

Johannes Pedersen.

Han var gift og kom fra København. Han moderniserede stuehuset og lod i 1962 opføre nogle gamle barakker syd for stuehuset til opbevaring af trykkerimaskiner, som han drev handel med. I 1965 døde Johannes Pedersen og ejendommen blev i 1966 solgt til:

Jens Kristian la Cour Madsen.

Han var forstander på Ungdomshøjskolen i V. Vedsted. Han var født 29. juli 1917 på Baungaard i Vejen og gift 23. oktober 1942 i Askov med Anne Marie Ratzer, der var født 13. januar 1920 i Rangstrup som datter af Søren og Kjersten Ratzer. Jens Kr. la Cour var søn af Jens Kr. Madsen og Rebekka la Cour. I ægteskabet fødtes 3 børn:

1. Jens Kristian la Cour Madsen, født 9. april 1944. Han blev gift 16. juni 1967 i V. Vedsted med Betty Pahuus, født i Sdr. Farup. De bor Vester Anflod, Ved Aaen 18.
2. Ann la Cour Madsen, født 5. februar 1946. Gift 6. juli 1968 i V. Vedsted med Henrik Noer, der er nuværende forstander på Ungdomshøjskolen i V. Vedsted.
3. Rebekka la Cour Madsen, født 1. februar 1951. Gift 28. juni 1975 i V. Vedsted med Carl Pedersen, der er elektriker i Ribe. Bosted: Bispegade 25, Ribe.

Der er indrettet svømmehal i den gamle ladebygning. Jens Kr. la Cour Madsen var forstander på højskolen til sin død den 20. december 1978. V. Vedsted Vej 127 kaldes stadig Klostergaarden, og her bor i dag Anne Marie la Cour Madsen. → 000 2009

V. Vedsted Vej 129

I dag bor på dette sted Ole Kristensen og Bettina Holmquist. På dette sted har der ligget en bygning fra før 1660. Huset hørte fra 1616 til det lindevitske gods, hvis hovedsæde lå i det nuværende Sydslesvig. Godset her på denne egn blev styret af en foged på Høgsbrogård. Huset hørte derfor med til den slesvigske del af landsbyen. I 1660 boede i dette hus:

Nis Nissen.

Han efterfulgtes af:

Tyge Arendsen.

Efter ham kendes ikke navnet, men omkring 1740 blev huset fæstet af bonden på nabogården, V. Vedsted Vej 127. Disse bønder var også kromænd. Her skal nævnes Hans Hansen Emmerlev fra 1742 og Molte Mikkelsen fra 1759. Niels Pedersen fra 1778 og Niels Pedersen Borre fra 1782 til 1797. De var alle fæstere af huset her og havde lejefolk i dette. Se videre angående disse fæstere under V. Vedsted Vej 127. I 1897 blev huset købt af:

Niels Termanen Johansen.

Han var født 4. marts 1764 på gården, Ulvehøjvej 15. Se der. Han blev gift 28. juni 1800 med Karen Pedersdatter, der var født ca. 1774 i Kærbøl, Nr. Farup sogn. Hun var datter af Peder Brodersen. Niels Terman Johansen og Karen Pedersdatters børn:

1. Johan Peter Nielsen, født 28. januar 1801.
2. Peder Brorsen Nielsen, født 18. marts 1803. Han købte 1843 gården V. Vedsted Vej 137. Se der.
3. Hans Frederik Nielsen, født 27. september 1805. Han fik senere hjemstavnen.
4. Mette Caroline Nielsdatter, født 19. juni 1808.
5. Jens Bruun Nielsen, født 30. juni 1811. Gårdmand på Okholmvej 3. Se der.
6. Maren Nielsdatter, født 19. maj 1815.

Niels Terman Johansen døde 6. januar 1840, 76 år gammel. Hans kone, Karen Pedersdatter, døde 25. marts 1854, 80 år gammel. Den lille ejendom blev i 1840 overdraget til sønnen:

Hans Frederik Nielsen.

Han var husmand og gartner og født 1805. Han var derfor en gammel mand, da han den 20. juni 1857 blev gift med Anne Kirstine Nielsen, der var født 15. oktober 1818 som datter af Niels Henriksen. Se V. Vedsted Vej 94. Hans Frederik Nielsen og Anne Kirstine fik 2 børn:

1. Dødfødt dreng, født 12. januar 1859.
2. Jens Nielsen Johansen, født 10. marts 1861. Død 31. januar 1862. Der var altså ingen levende børn i ægteskabet. Hans Frederik Niensens kone, Anne Kirstine, døde 5. april 1874, 55½ år gammel. Han døde 9. april 1890, 84 år gammel. En af arvingerne til Hans Frederik Nielsen var Hans Chr. Rechtenagel, Sdr. Kirkevej 3. Han fik adkomstskøde i 1891 og solgte ejendommen videre samme år til:

Peder Nielsen Lorentsen.

Han var født 20. februar 1867 på Sdr. Farup mark. Tørvevej 24. Søn af Nis Lorentsen. Han blev gift 11. april 1891 med Mathilde Hansine Frederiksen, der var født 24. september 1865 i Sdr. Farup. Hus matr.nr. 9. Datter af snedker Christian Frederiksen. Børn i ægteskabet mellem Peder Lorentsen og Mathilde:

1. Christian Nissen Lorentsen, født 6. marts 1892. Udvandret til U.S.A.
2. Ane Marie Lorentsen, født 27. juli 1893. Gift med Lind.
3. Kathrine Lorentsen, født 4. juni 1895. Gift med Søren Madsen. Se V. Vedsted Vej 147.
4. Kristine Lorentsen, født 6. oktober 1896. Udvandret til U.S.A. Gift med Ejnar Hansen. Se under Sdr. Kirkevej 27.
5. Astrid Lorentsen, født 13. september 1899. Gift med ?
6. Aage Lorentsen, født 20. maj 1901. Se under Skoleallé 2. Østgaarden.

Peder N. Lorentsen købte flere jordlodder ind til den lille ejendom og disse lodder tog han med sig, da han i 1906 købte ejendommen Skoleallé 2. Østgaarden. Se der. Ejendommen her solgte han i 1906 til:

Bertel Pedersen Jessen.

Han havde tidligere haft gården, V. Vedsted Vej 113, som han nu afstod til sønnen, Jes Jepsen Jessen. Bertel Pedersen Jessen flyttede ind her i 1906. Han havde i 1902 mistet sin kone, Anne Dorthea Jensen, der døde 17. februar 1902, 48 år gammel. Han blev gift igen 28. september 1904 med Inger Brodersen, der var født 1. juni 1862 i Skodborg som datter af bødker Anders Brodersen og Anne Bruun Hansen. Bertel P.

Jessen købte i 1907 toften syd for huset og 1908 en Sprækfenne. Det var den eneste jord, der var til ejendommen. Han drev også vognmandsforretning med hest og vogn. Han døde 9. juli 1919, 68 år gammel på Ribe sygehus. Hans enke, Inger Brodersen, solgte i 1920 ejendommen og flyttede til V. Vedsted Vej 137, hvor hun sad til leje i den vestlige ende af stuehuset. Ejendommen her blev solgt til:

Magnus Fjord.

Han kom fra ejendommen V. Vedsted Vej 109, som han havde haft siden 1917. Han var født 13. august 1877 i Hviding og gift med Maren Langballe, der var født 25. oktober 1886. De havde en søn, Jørgen Kristian Fjord, der var født 16. december 1910 i Egebæk. Se Trækærvej 26, hvor Magnus Fjord boede fra 1908 til 1917. Magnus Fjord drev den lille ejendom med et par køer og et par svin i mange år. Magnus Fjord døde 15. marts 1966, 88 år gammel. Maren, hans kone, døde 26. juli 1959, 72 år gammel.

Jørgen Kristian Fjord.

Han overtog huset med de få tdr. land jord efter moderens død. Han blev gift med Gerda Lauridsen, der var født 26. juli 1911 på gården, Mandøvej 28 i Okholm, men var flyttet med sin far og mor til huset, V. Vedsted Vej 133. Jørgen Fjord flyttede ind i dette hus og solgte huset her til Knud Jørgensen, idet han dog beholdt jorden.

Knud Jørgensen.

Han var født 13. juni 1945 og udlært møbelsnedker. Han lod nu de gamle bygninger nedrive og byggede selv et fuldstændigt nyt hus. Han fik skøde på huset i 1966 og byggeriet på det nye hus foregik i 1966 – 67 – 68. Knud Jørgensen var født V. Vedsted Byvej 6 og søn af smeden Bent Jørgensen. Han blev gift 20. juli 1969 med Ingrid Okholm, der var født 2. januar 1948 på Fyn som datter af Claus Okholm og Ruth Rasmussen. Knud og Ingrid har 2 børn:

1. Mona Jørgensen, født 7. maj 1970.
2. Benth Jørgensen, født 5. august 1973.

I 1976 gik Knud Jørgensen i gang med et nyt byggeri, som blev bygget med stråtag. Dette hus står nu på Sprækvej 1. Huset her blev solgt ifølge skøde tinglyst 2. november 1976 til:

Peder Jensen Andersen.

Han havde ikke huset mere end knap 3 år. Han solgte dette ifølge

skøde tinglyst 10. september 1979 til:

Ebbe og Kirsten Lund.

De blev skilt og fik tilskrevet hver sin halvdel af huset i 1983. I 1985 blev det så atter solgt til en mand ved navn:

Steen Winkler.

Han solgte huset den 15. december 1986 til:

Ole Frank Kristensen.

Han var født 3. juni 1958 i Ribe og søn af Esther og Frank Kristensen. Han blev gift 25. juni 1988 i V. Vedsted kirke med Bettina Holmquist, der var født 6. februar 1961 i Svendborg og datter af Hami og Hans Werner Holmquist. De har 2 børn:

1. Mathias Frank Holmquist, født 2. januar 1985 i Esbjerg.
2. Emil Frank Holmquist, født 31. januar 1987 i Esbjerg.

Ole Frank Kristensen er fiskeribetjent i Esbjerg og Bettina Holmquist er sekretær på Ungdomshøjskolen i V. Vedsted.

V. Vedsted Vej 131

Dette hus er bygget omkring år 1900. Der lå dog et hus på samme parcel, før det nuværende blev bygget. Det gamle hus er vel opført her i midten af 1700-tallet på en grund, der ejedes af J. K. Frisch i Ribe, og som hørte under den kongerigske del af V. Vedsted. I 1787 boede i huset et ældre ægtepar:

Peder Hansen.

Han var født ca. 1724 og gift med Appelone Bertelsdatter, der var født ca. 1736. De havde ingen børn. endnu i 1801 boede Peder Hansen i huset, men han ses ikke at være død i V. Vedsted. Der har sikkert boet lejefolk i huset i mange år. I 1813 flytter en ny mand ind i huset, og det er:

Laust Andersen Sandholt Davidsen.

Han var født 20. februar 1792 i V. Vedsted kro. Se V. Vedsted Vej 147. Han blev gift 20. november 1813 med Anna Michels Christensdatter, der var født 6. januar 1791 på gården, Degnetoftevej 1. I deres æg-

teskab fødtes 4 børn:

1. Niels Davidsen, født 24. august 1814. Død 3. april 1834, 19 år gammel.
2. Christen Michelsen Lausten, født 30. januar 1817. Han indebændte den 18. april 1839, da Peder Davidsens gård, Tornbækgaard, nedbrændte til grunden.
3. Dorthea Laustdatter, født 11. marts 1819.
4. Hans Peter Sandholt Lausten, født 17. oktober 1821. Han overtog stedet i 1847.

Laust Andersen Sandholt var husmand med et par køer og gik ud som arbejdsmand. Han døde 30. januar 1837, 45 år gammel. Hans kone, Anna Michels, døde 3. januar 1847, 56 år gammel. Ejendommen blev da overtaget af sønnen:

Hans Peter Lausten.

Han var født på stedet 1821 og blev gift 18. juli 1845 i Hviding kirke med Bothilde Jensdatter, der var født 24. oktober 1820 i Råhede som datter af gårdmand Jens Lauridsen Jessen og Mette Kirstine Thomasdatter. Hans Peter Lausten og Bothilde Jensdatter fik 5 børn:

1. Laust Davidsen Hansen, født 7. november 1845.
2. Mette Kirstine Hansen, født 8. oktober 1848.
3. Anne Dorthea Hansen, født 17. juni 1851. Død 13. juli 1853, 2 år gammel.
4. Anne Dorthea Hansen, født 26. oktober 1854.
5. Jens Lauridsen Hansen, født 10. februar 1858.

Hans Peter Lausten var husmand og rørmager. Nok var han gift med en storbondedatter fra Raahede, men det var ikke rigdom, som herskede i dette hjem. Han mistede sin kone den 25. november 1877, 57 år gammel. Han døde selv 23. januar 1900, 78 år gammel. Huset blev herefter solgt i skifteretten den 4. januar 1901 til:

Christian Nissen From.

Han var født i Aller sogn ca. 1843 og gift med Cathrine From. Han havde tidligere været gendarm i grænsegendarmeriet, men var nu på pension. Han lod opføre et nyt hus på grunden, og det er det hus, som står i dag. Christian Nissen From døde 26. november 1908, 65 år gammel. Han havde tidligere boet i V. Vedsted. Se Skoleallé 4. Hans enke, Ane Cathrine From, døde på alderdomshjem i Ribe 8. juli 1923, 82 år gammel. Hun var født i Føvling 12. september 1840. Det var hende, der i 1912 solgte huset her til:

Jeppe Christian Sivertsen.

Han fik skøde på huset lyst 8. oktober 1913. Han var født i Raahede 1. maj 1857 som søn af Hans Sivertsen og Anne Marie Nisdatter. Han levede hele sit liv ugift. Han døde 25. januar 1924, 66 år gammel. Hans arvinger skødede i 1924 huset til:

Christian Diederick Jørgensen.

Han var født 25. december 1863 i Stedum ved Leck syd for grænsen. Han var gift med Anne Christine Jørgensen, der var født 15. april 1858 i Bylderup. Han var i mange år postbud i Brøns, og kom først til V. Vedsted på sine gamle dage. Han var da pens. overpakkemester. Hans kone, Anne Christine, døde 22. juli 1945, 87 år gammel. Han døde selv den 17. november 1955, 91 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt ifølge skøde lyst 15. juni 1956 til:

Carl Madsen.

Han ejede gården V. Vedsted Vej 113, som han nu ville afhænde til søstersønnen, Ejner Madsen. Han kom ikke til at bo i huset, som han solgte ifølge skøde lyst 4. september 1956 til:

Martin Christian Bjerg.

Han var født 14. juli 1917 i Hee og søn af gårdejer Niels Bjerg og Marie Nørsgaard. Han var landbrugskandidat og konsulent i Nyborg 1947 – 1950. Friskolelærer i Brudager, Svendborg amt 1950 – 1956. Han flyttede nu til V. Vedsted og gik på seminariet i Ribe og fik lærereksamen i 1960. Han blev førstelærer ved Skanderup friskole i 1960. Fra 1. august 1964 lærer og præst på Mandø. Han blev gift 3. november 1946 med Vera Knudsen, der var født 25. december 1918 i Løvstup, Hanning sogn, og datter af Nicoline og Vilhelm Knudsen. Vera og Martin Bjerg fik følgende børn:

1. Niels Bjerg, født 7. juni 1948 i Ringe. Han blev gift med Anne Mette Ladekær. Han er lærer og bor i Vojens.
2. Eskild Bjerg, født 1. august 1953 i Brudager. Død 3. april 1958 i V. Vedsted.
3. Anne Marie Bjerg, født 9. februar 1955 i Brudager. Hun blev gift med Dan Bäcklund. De bor i Umeå i Sverige.

Vera Bjerg var uddannet sygeplejerske og ansat mange år ved statshospitalet i Hviding. Mens Martin Bjerg var præst på Mandø købte han ejendommen V. Vedsted Vej 81, og her bor Vera Bjerg i dag. Her døde Martin Bjerg 11. marts 1986, 68 år gammel. Familien Martin Bjerg

flyttede fra huset her til Skanderup i 1960 og huset blev solgt til:

Hans Jensen Westergaard.

Han var født 25. august 1917 i Brøns. Han var søn af Marie og Svend Westergaard. Se videre Okholmvej 3 i Okholm. Han købte huset i september 1960 af Martin Bjerg. Han blev gift 22. november 1960 med Helga Karina Jensen, der blev født 1. juni 1929 i Aarhus. Deres børn:

1. Elin Westergaard, født 31. maj 1956 i Esbjerg. Gift 19. juni 1976 i V. Vedsted med Mads Drangsfeldt, der først havde en gård i Egebæk. Bjørnkærvej 7.

2. Svend Jensen Westergaard, født 14. august 1961 i V. Vedsted. Han er ugift og er nu fodermester Seemvej 10 i Seem.

Elin og Mads Drangsfeldt bor nu Ødisvej 133, Christiansfeld.

Hans J. Westergaard døde 7. december 1989, 72 år gammel. I 1989 solgte Helga Westergaard huset og flyttede ind i et helt nyt hus. Se Sdr. Kirkevej 6. Huset her blev købt af:

Marianne Nicolaysen.

Hun er født i Tønder 29. marts 1952 som datter af Kathe og Hans Chr. Nicolaysen. Hun har en søn:

Kenneth Nicolaysen, født 26. november 1978.

Marianne har selv udført store forbedringer ved huset.

V. Vedsted Vej 133

Her bor i 1992 Kirsten Laustsen og Peder Jensen. Dette hus er opført 1898 på et areal fra ejendommen V. Vedsted Vej 137. Manden, som lod dette hus opføre, var:

Peter Boesen.

Han var født 24. januar 1871 i Knudsbøl ved Kolding. Han demitterede fra seminariet i Silkeborg 1893 og blev lærer ved V. Vedsted skole fra 1894 til 1920. Han underviste også ved efterskolen i V. Vedsted. Han blev gift 1898 med Ane Marie Bothilde Schmidt, der var født 5. januar 1871 i Skrave sogn. De fik følgende børn:

1. Ejner Boesen, født 2. juni 1900. Han er musiklærer.
2. Anna Boesen, født 23. maj 1902. Død 13. maj 1904, knap 2 år gammel.

3. Gudmund Boesen, født 4. april 1905. Museumsinspektør på Rosenborgmuseet.
4. Tage Boesen, født 16. juli 1906. Død 2. november 1918, 12 år gammel.
5. Signe Boesen, født 29. april 1910. Gift med lektor Bue Kaae, Esbjerg.

Peter Boesen var ikke stor af vækst, men havde en hobby, nemlig foto-grafering. Mange billeder fra V. Vedsted findes i hans samlinger. Hans kone, Marie, har skrevet enkelte ting fra V. Vedsted i Sønderjydsk Månedsskrift. I 1917 købte Peter Boesen et hus i V. Vedsted, liggende V. Vedsted Vej 98. I 1920 fik han kaldet som førstelærer i Københavned, Skrave sogn, og flyttede dertil. Huset her solgte han til en fabrikant fra Nakskov ved navn:

P. Subr.

Hans enke solgte i 1924 huset til:

Jacob Lauridsen.

Han var født 23. marts 1864 i Gram og købte i 1895 gården, Mandøvej 28 i Okholm. Der boede han til 1924, og der fortælles om hans familieforhold. I 1924 overlod han gården til sønnen, Simon Lauridsen, og flyttede ind i huset her. Han var gift med Bodil Enemark, der var født 25. april 1869 i Enderup. Jacob Lauridsen døde 1. juni 1932 af et hjerteslag, 68 år gammel. Efter hans død flyttede datteren, Gerda, der var født 26. juli 1911, hjem til moderen, Bodil, der døde 30. september 1951, 82 år gammel. Gerda flyttede ind i den vestre ende af huset og havde nu lejefolk i huset i mange år. Her boede nogle år Hans Lauridsen og Anne Helene Andersen, men også andre har boet her. Gerda Lauridsen blev senere gift med:

Jørgen Kristian Fjord.

Han var født 6. december 1910 Trækærvej 26 i Egebæk, men boede på det tidspunkt hos forældrene i ejendommen V. Vedsted Vej 129. Jørgen Fjord havde lagt jorden fra faderens ejendom ind under huset her og lod opføre et lille hus til et par svin på den medbragte jord. Han havde nemlig mulighed for adgang fra huset her. Senere solgte han jorden til Kaj Pedersen, Sprækvej 8. Gerda, Jørgen Fjords kone, døde 17. februar 1977, 65 år gammel. Jørgen Fjord døde 16. juni 1985. Huset blev af arvingerne solgt august 1986 til:

Peter Emil Jensen og Kirsten Laustsen.

Han er højskolelærer på Ungdomshøjskolen og hun er børnehaveklasseleder ved Hviding skole. De har to børn:

Thorbjørn Laustsen Jensen og Uffe Laustsen Jensen.

V. Vedsted Vej 137



Oprindeligt en gård på 1 otting, som hørte under den kongerigske del af landsbyen. I dag ligger her ingen gård, men resterne af et husmandsbrug, som ejes af Ungdomshøjskolen. Bygningerne er i dag 1991 ved at blive restaurerede. Hvis vi går nogle hundrede år tilbage i tiden, lå der ingen gårde i den sydlige del af V. Vedsted. Gården her er udskilt fra gården, Skoleallé 6 eller Rosengaarden, som den også kaldes. Gården tilhørte indtil 1660 domkapitlet i Ribe, men blev i 1660-erne købt af borgmester Brockmann i Ribe. Endnu i 1710 hørte den til borgmesterens familie. Det var også en af de første gårde i V. Vedsted, som blev frikøbt til selveje. Den første fæstebonde, som vides at have boet på denne 1 ottingsgård, er:

Anders Nielsen.

Han boede på gården før 1660, men om hans familieforhold vides intet. Ifølge kirkebogen døde gammel Anders Nielsen 27. marts 1706, 86 år gammel. Han var altså født 1620. Den næste bonde på gården var:

Peder Michelsen.

Han kaldes også Peder Michelsen Øster, for at skelne ham fra Peder Mi-

chelsen Vester, der bor i vesterbyen. Denne Peder Michelsen her blev født 1680, og han blev gift første gang 19. juni 1707 med Anne Knudsdatter, der var døbt 22. juni 1679 og født juni 1679 på ejendommen, Mandøvej 20. Hun var datter af husmand Knud Jacobsen. Peder Michelsen og Anne Knudsdatters børn:

1. Esther Pedersdatter, født 8. december 1708. Hun blev gift 6. november 1739 med Anders Jacobsen Beck. Se Vester Bjergvej 9.
2. Anne Pedersdatter, født marts 1710.
3. Michel Pedersen, født 5. marts 1712. Han døde 28. oktober 1768 ugift, 56 år gammel.
4. Knud Pedersen, født 17. december 1713. Han blev gift 22. september 1739 med Maren Andersdatter. Se gården Sdr. Kirkevej 37.
5. Peder Pedersen, født 21. juli 1719.

Året efter at have født dette barn døde Peder Michelsens kone, Anne Knudsdatter, den 2. oktober 1720, 41 år gammel. Peder Michelsen blev gift anden gang 5. oktober 1721 og nu med Anne Rasmusdatter, der var født i april 1686 som datter af Rasmus Nielsen og Kiesten Lasdatter på gården Sprækvej 3. Peder Michelsen og Anne Rasmusdatter fik 2 børn:

1. Anne Pedersdatter, født 18. februar 1722. Hun blev gift med Jens Jepsen første gang og med Jens Jespersen anden gang. Se V. Vedsted Vej 74.
2. Kiersten Pedersdatter, født 25. oktober 1724. Hun blev gift 1749 med Anders Pedersen. Se Mandøvej 28.

I 1727 forlod Peder Michelsen Øster gården her, idet han den 31. december 1727 fæstede gården, Mandøvej 28 i Okholm. Han flyttede nu med familie til denne gård, hvor der vil blive fortalt om hans videre skæbne og familieforhold. Den bonde, som nu fæstede stedet, var:

Jens Jensen Bruun.

Han var født i Havervad, Brøns sogn, 1692 som søn af Jens Bruun. Han blev gift i Brøns kirke 1. november 1726 med Karen Pedersdatter, der var født i Havervad 1700 og datter af Peder Skrædder. De boede først i Brøns, hvor 2 børn blev født:

1. Jens Jensen Bruun, døbt 4. september 1729. Han overtog senere gården her i V. Vedsted.
2. Anna Jensdatter Bruun, døbt 17. august 1727. Hun blev gift 30. november 1754 med Jørgen Pedersen Smed. Se Sdr. Kirkevej 3.

Omkring 1730 flyttede Jens Jensen Bruun til V. Vedsted, hvor han fæstede gården her, V. Vedsted Vej 137. I V. Vedsted fødtes sønnen:

3. Peder Jensen Bruun, født 1732. Han døde ugift 13. januar 1798, 65 år gammel.

Jens Jensen Bruun døde 25. december 1777, 85 år gammel. Hans kone, Karen Pedersdatter, døde 31. maj 1776, 75 år gammel. De var da begge aftægtsfolk på gården, som da forlængst var afstået til sønnen:

Jens Jensen Bruun.

Han var født i Brøns 1729 og blev gift 17. oktober 1766 med Else Nielsdatter, der var født 1743. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Anne Kristine Jensdatter, født 25. marts 1772. Død 3. marts 1773, knap 1 år gammel.
2. Anne Kristine Jensdatter, født 6. juli 1773. Død 26. oktober 1773, 3 mdr. gammel.

Jens Bruun fik altså ingen livsarvinger. Han var ellers en agtet mand i landsbyen, thi han frikøbte tidligt sin påboende fæstegård, og var desuden sognefoged for de mennesker, som hørte under Riberhus amt. Han døde 1. maj 1807, 80 år gammel. Hans kone, Else Nielsdatter, døde 5. oktober 1821, 88 år gammel. Da var de gamle aftægtsfolk. Gården her havde Jens Jensen Bruun solgt ca. 1795 til:

Laurids Hansen.

Han var født i V. Vedsted 1763 på gården V. Vedsted Vej 91. Han forblev ugift. I 1803 solgte han nogle af gårdens marker, så gårdens areal blev formindsket. Gårdens areal var i 1770-erne på ca. 50 tdr. land. Laurids Hansen døde 4. april 1812, 48½ år gammel. Han havde dog allerede solgt gården i 1808 til:

Anders Jørgensen.

Han var født 14. oktober 1778 på gården, der skulle have Degnetof-tevej 2, men som nu er borte. Her lå den tidligere V. Vedsted hovedgård. Han var søn af Jørgen Hansen og Cathrine Andersdatter. Han blev gift 26. april 1817 med Anne Dorthea Jepsdatter, der var født 10. september 1790 i huset V. Vedsted Vej 143. De fik i ægteskabet 3 børn:

1. Jørgen Hansen Andersen, født 29. december 1817. Han døde 12. juli 1825, 7½ år gammel.
2. Maren Andersdatter, født 15. august 1820. Hun blev gift 1843 med Peder Brorsen Nielsen. De overtog hendes fødestavn, gården her.
3. Jørgen Andersen, født 19. februar 1827. Han døde 18. marts 1840, 13 år gammel.

Anders Jørgensen fik skøde på gården 22. april 1808. Gården var da sat

til følgende hartkorn: 2 tdr. 5 skp. 0 fjk. 1/6 alb. Anders Jørgensen døde 9. september 1850, 76 år gammel, og hans kone, Anne Dorthea, døde 9. august 1863, 73 år gammel. De var da aftægtsfolk på gården, som 1843 var afstået til svigersønnen:

Peder Brorsen Nielsen.

Han var født 18. marts 1803 på ejendommen V. Vedsted Vej 129 og søn af husmand Niels Terman Johansen og Karen Pedersdatter. Han blev gift 25. februar 1843 med datteren i gården, Maren Andersdatter. De fik følgende børn:

1. Anders Jørgensen Brorsen, født 14. maj 1843. Han fik gården efter faderen.
2. Niels Johansen Brorsen, født 1. november 1845.
3. Jørgen Peter Brorsen, født 11. marts 1848.
4. Anne Kristine Brorsen, født 5. april 1851.
5. Anne Marie Karoline Brorsen, født 14. april 1859. Hun blev gift 1. oktober 1880 med Hans Christian Rechnagel. Se Sdr. Kirkevej 3 og V. Vedsted Vej 141.

Peder Brorsen Nielsen var gartner, idet han i sit fødehjem drev gartneri, men nu blev han gårdmand, da han giftede sig til gården her. Han døde 8. maj 1881, 78 år gammel. Hans kone, Maren Andersdatter, døde 27. februar 1878, 57 år gammel. Efter faderens død 1881 blev gården overtaget af sønnen:

Anders Jørgensen Brorsen.

Han var født på stedet 1843 og blev gift 22. oktober 1885 med Hansine Pedersen Skov, der var født 2. oktober 1845 i Kirkeby, Roager sogn. Hun var da 40 år, og der blev heller ikke født børn i dette ægteskab. Derimod hængte Anders Jørgensen Brorsen sig selv den 27. februar 1886, kun få måneder efter brylluppet. Han led meget af tungsind. Hans enke, Hansine Skov, blev gift igen den 18. april 1888 og nu med Mads Lausen Jessen, der var ejer af gården, Degnetoftevej 1. Han tog nu jorden fra gården her og lagde den til sin egen gård. Han solgte i 1892 bygningerne med toften til:

Frand's Nielsen.

Han fik skøde 18. juni 1892. Han var født i Jernved 29. december 1855 og gift ca. 1888 med Mette Kathrine Guldberg, der var født 15. juni 1857 i Arnum, Højrup sogn. De fik følgende børn:

1. Kirstine Nielsen, født ca. 1890, men ikke i V. Vedsted. Hun blev

senere gift i Havervad. En søn Anton Nielsen.

2. Marie Magdalene Nielsen, født 10. juli 1892.
3. Esther Marie Nielsen, født 18. august 1895. Hun blev gift med Peter Hansen Nielsen, der var født 12. juni 1895 i Søndernæs. Han blev senere gårdmand og sognefoged i Øster Vedsted. 7 børn.

I 1930 døde Frands Niensens kone, Mette Kathrine Guldberg, og han flyttede til datteren i Øster Vedsted. Ejendommen her blev solgt 1930 til:

Bodil Pedersen, født Jørgensen.

Hun var født 22. juni 1891 på gården, Vester Bjergvej 11. Hun blev gift 15. januar 1916 med Niels Lassen Pedersen, der var født 4. april 1890 i Kærbølling, Rejsby sogn. Ægteparret havde først en gård i Kragelund, Bække sogn. De fik i deres ægteskab 4 børn:

1. Anne Marie Pedersen, født 11. april 1917 i Kærbølling, Rejsby sogn. Hun blev gift med Hjalmar Nielsen og bor Skaarupøre ved Svendborg.
2. Kirstine Pedersen, født 20. oktober 1918 i Kragelund. Hun blev gift med Hans Pedersen og de havde Brejning kro, som ligger, hvor hovedvej 11 og 15 skærer hinanden. Hun er nu enke og bor i Spjald.
3. Hans Madsen Pedersen, født 7. juli 1920 i Kragelund. En tvilling. Han var vognmand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Byvej 20.
4. Michael Pedersen, født 7. juli 1920 i Kragelund. Han er ugift og bor på ejendommen, Tøndervej 33, som han har ejet siden 1960.

Niels Lassen Pedersen døde i Kragelund og i 1926 flyttede Bodil Pedersen med børnene til V. Vedsted, hvor familien boede hos Bodil Pedersens mor, Gjertrudline Kirstine Andersen, som døde i 1928. Bodil Pedersen arvede ejendommen efter hende. Se Mandøvej 14. I 1930 solgte hun Mandøvej 14 til Laurids Nielsen, der var gift med hendes halvsøster. Bodil Pedersen købte nu ejendommen her, som hun ejede til 1937. Hun lod da opføre huset Mandøvej 8, hvor hun boede til sin død. Ejendommen her solgte hun til:

Anders Jepsen Beck.

Han fik skøde 5. november 1937. Han var født 20. maj 1907 i Raahede, Hviding sogn, og søn af karetmager Niels Christian Beck og Hansine Schmidt. Anders Beck blev gift med Anna Marie Beck, der var født 15. november 1910 på ejendommen, Tørvevej 24, Sdr. Farup Mark. Hun var datter af Bøjle Madsen Beck og Kathrine Lorentsen. Anders J. Beck og Anne Marie fik 2 børn:

1. Hansine Kathrine Beck, født 14. marts 1940. Gift med Elias Pedersen, Øster Vedsted Mark.
2. Niels Christian Beck, født 6. september 1942 på Sdr. Farup Mark. Anders Jepsen Beck byttede i 1941 ejendom med Poul Poulsen, der var ejer af ejendommen, Tørvevej 14. Anders Beck flyttede nu til denne ejendom, medens stedet her blev overtaget af:

Poul Poulsen.

Han fik skøde på ejendommen lyst 2. april 1941. Han drev lidt landbrug, men solgte i 1950 ejendommen til Hans L. Troelsen og flyttede ind i en lille lejlighed i den vestlige ende af stuehuset.

Hans Lassen Troelsen.

Han var født 25. februar 1884 på gården, Mandøvej 16. Han havde tidligere haft gården, Sprækvej 3. Se der. Den 15. december 1950 flyttede han ind i huset her med kone, Anna Othilie Hansen og datter, Margrethe Troelsen. Til ejendommen var der ialt 1,5 ha. Den 1. januar 1962 solgte Hans Lassen Troelsen ejendommen til Ungdomshøjskolen. Dog skulle Anna og Hans L. Troelsen have lov til at bo i huset, så længe de levede uden at betale husleje. Hans L. Troelsen døde 11. november 1969, 85 år gammel. Hans enke, Anna, boede i huset mange år efter, indtil hun kom på plejehjemmet, Dagmargården i Ribe. Huset stod nu tomt i flere år og forfaldt mere og mere og lignede en ruin. I 1991 blev mure rettet op og nyt tømmer blev indlagt, både bjælker og spær. Hele huset blev nytækket med strå. I dag fremstår huset som et rigtigt gammelt bondehus og er en pryd for landsbyen. Arbejdet blev udført som et beskæftigelsesprojekt. Her i 1992 mangler endnu vinduer og døre samt det indre af bygningen.

V. Vedsted Vej 141

Dette hus, som nu i 1992 ejes af Grethe og Teddy Barret, hører til de meget gamle huse i V. Vedsted. Det første hus er vel opført her engang i 1600-tallet. Huset var et fæstehus under Ribe Hospital og lå på byens jord. Den først kendte fæster af dette jordløse hus var:



Peder Hansen.

Han døde 1721 og huset blev da fæstet af:

Niels Truelsen.

Han havde fæstebrev dateret 16. januar 1721. Han blev dog kun i huset et års tid, thi 4. marts 1722 afstod han fæstet til:

Peder Pedersen Morsbøl.

Han kom fra Skærbæk og var gift med Karen Madsdatter, da de i 1722 flyttede ind i huset her. Børn fra dette ægteskab:

1. Anna Catharina Pedersdatter, født 24. september 1723.
2. Peder Pedersen Morsbøl, født 16. juli 1725. Han overtog senere ejendommen, Sdr. Kirkevej 1.

Peder Pedersen Morsbøl og Karen Madsdatter ses ikke at være døde i V. Vedsted sogn. Den 19. december 1759 afhændede Peder Morsbøl huset til:

Hans Pedersen Smed.

Han fik fæstebrev på huset 19. december 1759. Han var født 10. april 1737 på ejendommen Sdr. Kirkevej 3 i V. Vedsted som søn af Peder Jørgensen Smed. Han blev gift 18. april 1760 med Anne Simonsdatter, der var født ca. 1727. De fik følgende børn:

1. Anne Botilla Hansdatter, født 24. januar 1761.
2. Dødfødt søn, født 7. marts 1763.

3. Peder Hansen, født 18. maj 1764. Han overtog senere fødestedet.
4. Simon Hansen, født 10. januar 1767. Han var væver.
5. Bodil Hansdatter, født 13. maj 1769. Død 23. marts 1770.

Hans Pedersen Smed døde 1. august 1771 kun 34 år gammel. Hans kone, Anne Simonsdatter, levede mange år efter og familien ernærede sig ved håndværk. En søn var snedker, en søn var væver og moderen og søsteren spandt eller kniplede. Anne Simonsdatter døde 18. januar 1795, 68 år gammel. Hun afstod den lille ejendom til sønnen:

Peder Hansen.

Han blev gift ca. 1798 med Else Cathrine Pedersdatter, der er født ca. 1775, men hvor vides ikke. De fik følgende børn:

1. Hans Peter Petersen, født 29. juni 1799.
2. Simon Pedersen, født 26. januar 1802. Se Trækærvej 17.
3. Peter Andreas Petersen, født 31. marts 1804.
4. Johannes Petersen, født 10. april 1805.
5. Anne Marie Petersdatter, født 4. februar 1808. Det blev hende, der fik fødehjemmet.
6. Maren Petersdatter, født 22. september 1812.
7. Claus Petersen, født 23. maj 1810. Han døde 8. januar 1820, 9 år gammel.

Snedker Peder Hansen døde 10. januar 1814, 49 år gammel. Hans kone, Else Cathrine, døde 27. marts 1845, 70 år gammel. I 1833 var ejendommen solgt til svigersønnen:

Bendix Nielsen.

Han var født 14. juni 1806 på Sdr. Farupvej 5 og søn af skrædder Niels Christensen og Maren Christensdatter. Han blev gift 29. juni 1833 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Pedersdatter, der var født på stedet 1808. De fik følgende børn:

1. Maren Bendixen, født 6. oktober 1833. Hun blev gift 57 år gammel med Laust Vodder. Se V. Vedsted Vej 109.
2. Peder Hansen Bendixen, født 22. oktober 1834.
3. Else Cathrine Bendixen, født 1. september 1836.
4. Niels Christensen Bendixen, født 1. februar 1838.
5. Broder Bendixen, født 10. december 1839.
6. Andreas Christian Bendixen, født 11. februar 1842.
7. Klaus Bendixen, født 10. maj 1843. Død 17. juni 1843.
8. Anne Marie Bendixen, født 10. maj 1843. Død 28. maj 1843.
9. Laust Jørgensen Bendixen, født 21. oktober 1844. Se Trækærvej 17.

Bendix Nielsen var drejelsvæver. Han købte i 1854 ejendommen V. Vedsted Vej 109 og solgte ifølge skøde af 12. juni 1854 ejendommen her til:

Hans Peter Møller.

Han var snedker og husmand. Han var født 26. marts 1828 i Skærbæk og søn af Niels Lassen Møller. Han blev gift ca. 1855 med Maren Enemark, der var født 15. august 1818 i Kærbølling, Rejsby sogn. Se K.12. I deres ægteskab fødtes en søn:

1. Christen Pedersen Møller, født 4. december 1856.

Hans Peter Møller var broder til Simon Hansen Møller, der boede i huset, V. Vedsted Vej 98 fra 1859. Hans Peter Møller boede i huset til 1864, da han købte et husmandsbrug i Enderup. Han solgte ejendommen her ifølge skøde af 21. juni 1864 til:

Niels Pedersen Fjedsted.

Han var født 3. april 1833 i Øster Vedsted og søn af indsidder Peder Andersen og Karen Nielsdatter. Han blev gift 6. november 1863 med Mette Marie Hansdatter, der var født 25. april 1816 på gården V. Vedsted Vej 91. Hun var datter af gårdmand Hans Hansen og Maren Clemmens Christensdatter. Hun var 47 år og meget ældre end ham, så der fødtes ingen børn i ægteskabet. Niels Pedersen var husmand med et par køer. Hans kone, Mette Marie, døde 13. september 1881, 65 år gammel, og selv døde han 23. februar 1905, 71 år gammel. Hans arvinger solgte samme år ejendommen til:

Karl Petersen.

Han var også husmand og gift med Thyra Marie Jensen, der var født ca. 1884. De fik i V. Vedsted 3 børn:

1. Erik Christian Petersen, født 3. maj 1905.

2. Emma Petersen, født 15. juli 1906.

3. Marie Elisabeth Petersen, født 29. juni 1907.

Ifølge skøde af 30. juni 1908 solgte Karl Petersen stedet til:

Hans Christian Rechnagel.

Han var født i Fjersted, Spandet sogn, 29. maj 1852 og gift 1. oktober 1880 med Ane Marie Karoline Brorsen, der var født 14. april 1859 på V. Vedsted Vej 137. Hans Christian Rechnagel var snedker og husmand. Han var enkemand, mens han boede i huset her. Han kom fra ejendommen Sdr. Kirkevej 3, og der findes hans familieforhold

omtalt. Han solgte stedet her i 1922 og flyttede fra sognet. ejendommen blev købt af husmand:

Johan Peter Gregorius Tjørnelund.

Han var født 6. oktober 1863 på Ulvehøjvej 1 som søn af Hans Tjørnelund. Han havde, før han købte stedet her, et husmandsbrug på Vester Bjergvej 2. Se videre der. Han boede nu her til han i 1927 solgte huset til:

Nis Martin Andersen.

Han var født 23. maj 1850 i Nøraa, men havde siden 1881 haft en mindre ejendom i Egebæk. Se Trækærvej 17. Han boede nu her til sin død den 2. november 1941. Han blev 91 år gammel. Han havde en plejedatter, Ida Jørgensen, født Lindberg. Hun arvede huset og bragte det til sin mand, Jørgen Chr. Jørgensen. De boede på gården V. Vedsted Vej 33. Ida Jørgensen døde 4. januar 1946 og kort efter flyttede hendes mand ind i huset her.

Jørgen Christian Jørgensen.

Han var født 20. april 1891 i Daler og købte 1921 gården, V. Vedsted Vej 33. Se der. Hans kone, Ida Jørgensen, døde 4. januar 1946 i Egebæk, og han arvede huset. Af en eller anden grund afstod han i 1958 huset til Kristian Eriksen, mod at han skulle bo i dette, så længe han levede, og det samme gjaldt for hans husbestyrerinde, Pedersine. Jørgen Chr. Jørgensen døde 3. oktober 1964, 73 år gammel.

Kristian J. Eriksen.

Han overtog huset i 1958, men han boede ikke i det. Han boede i huset, V. Vedsted Byvej 7. Han ejede huset til sin død 16. december 1982 og hans enke, Laura Eriksen, ejede det til sin død 7. januar 1984. Angående Laura og Kristian Eriksen se V. Vedsted Byvej 7. Huset blev nu af arvingerne solgt i 1984 til:

Grethe og Teddy Barret.

Teddy Barret var født 29. august 1951 i Randers og er lærer. Grethe Barret var født Sjøgren den 25. juni 1944 i Randers. Hun er socialrådgiver. Deres børn er:

1. Annette Sjøgren Barret, født 9. maj 1964 i Hurup, Thy. Hun er lærer.
2. Christine Sjøgren Barret, født 9. januar 1975 i Randers. Gymnasieelev.

Huset er siden overtagelsen restaureret fuldstændig og fremstår som et bondehus med nyt stråtag.

V. Vedsted Vej 143

Dette hus er opført på en grund, som oprindeligt hørte til byen, og er en del af den grund, som tilhørte V. Vedsted Vej 141. Huset er opført her i 1770-erne. Huset hørte ligesom nr. 141 til Ribe Hospital. Huset har selvfølgelig undergået mange ændringer siden den gang, men er bygget for ca. 220 år siden. Det beboes nu i 1992 af Vivian og John Schmidt. Den første, som har boet i dette hus var:

Henrik Nielsen.

Han havde tidligere været fæster af gården, Mandøvej 14 i V. Vedsted, og her findes hans familieforhold beskrevet. Den 2. november 1769 fæstede han tre fag af huset V. Vedsted Vej 141, men her var der dog for trangt og et lille bitte hus blev opført lidt længere i nord, nr. 143. Der var her Henrik Nielsen flyttede ind på sine gamle dage. Henrik Nielsen døde 27. december 1785. Huset blev nu fæstet af:

Jeppe Christensen.

Han var født ca. 1752 i Gørding sogn og blev gift 25. oktober 1782 i V. Vedsted kirke med Maren Lauridsdatter, der var født 1. september 1754 på gården Sdr. Kirkevej 27 i V. Vedsted. Hun var datter af Laurids Jespersen Puggaard og Anne Lasdatter. Jeppe Christensen og Maren Lauridsdatter fik følgende børn:

1. Anne Cathrine Jepsdatter, født 14. december 1782.
 2. Christen Lauridsen Jepsen, født 16. marts 1784. Gårdmand på gården Sprækvej 3.
 3. Lars Jepsen, født 15. november 1785.
 4. Ingeborg Jepsdatter, født 14. maj 1788. Hun døde 4. juni 1795, 7 år gammel.
 5. Anne Dorthe Jepsdatter, født 10. september 1790. Gift 1817. Se V. Vedsted Vej 137.
 6. Kirsten Marie Jepsdatter, født 10. oktober 1792. Hun blev gift med Laust Janniksen, og de fik huset her.
 7. Christian Iversen Jepsen, født 18. august 1795.
- Jeppe Christensen døde som indsider 6. juni 1836, 85 år gammel.

Hans kone, Maren Lauridsdatter, døde 26. september 1818, 64 år gammel. Den næste, der boede på det lille sted, var:

Laust Laustsen Janniksen.

Han var født i huset V. Vedsted Vej 109 den 12. oktober 1788 og blev gift 6. december 1817 med datteren fra huset her, Kirsten Marie Jepsdatter. Han var indsidder hos svigerfaderen i mange år. Han fik først skøde på huset ca. 1825. I ægteskabet fødtes følgende børn:

1. Jeppe Laustsen, født 21. april 1818. Han fik skøde på stedet i 1850.
2. Jannik Laustsen, født 14. juni 1819. Død 17. juni 1819.
3. Jannik Laustsen, født 28. juli 1820.
4. Lars Laustsen, født 31. januar 1824.
5. Claus Laustsen, født 19. januar 1827. Han overtog ca. 1855 Sdr. Kirkevej 9.
6. Christian Laustsen, født 1. maj 1830.

Laust Janniksen var daglejer i V. Vedsted. Han døde 11. april 1860 som enkemand og aftægtsmand. Hans kone, Kirsten Marie Jepsdatter, døde 27. februar 1838, 47 år gammel. Huset var ifølge skøde af 19. december 1853 overdraget til sønnen:

Jeppe Laustsen.

Han var født på stedet i 1818 og blev gift 1854 med Else Pedersdatter, der var født 30. marts 1820 i V. Vedsted, matr.nr.97 Ungdomshøjskolen. Hun var datter af Peder Andersen Pedersen. Jeppe Laustsen og Else fik følgende børn:

1. Martin Janniksen Jepsen, født 30. november 1854. En tvilling.
2. Peder Andersen Jepsen, født 30. november 1854.
3. Maren Jepsen, født 27. april 1858.
4. Laust Laustsen Jepsen, født 2. januar 1862.
5. Christian Laustsen Jepsen, født 17. oktober 1865. Se V. Vedsted Vej 82.

Jeppe Laustsen var daglejer ligesom faderen. Han døde 24. juni 1882, 64 år gammel. Hans kone, Else Pedersdatter, døde ikke i V. Vedsted sogn. Huset blev i 1876 skødet til broderen:

Lars Laustsen.

Skøde af 14. maj 1876. Han var født på stedet 31. januar 1824. Han havde huset i 5 år. Han solgte huset den 13. juni 1881 til:

H. H. Voss.

Han var sergent i grænsegendarmeriet og muligvis ugift. Han boede i huset i 9 år. Han var da blevet oversergent og solgte huset ifølge skøde af 23. juni 1890 til:

Hans Rasmussen Jørgensen.

Han var korporal i gendarmeriet og var heller ikke gift. Han havde huset indtil 1893, altså i mindre end 3 år. Han solgte til:

Karen Petersen.

Hun var født 23. december 1830 i Sdr. Farup. Matr.nr. 41. Hun var datter af Peter Mathiasen Johansen og Magdalene. Hun havde været gift 2 gange og var nu enke. Hendes første mand døde i Australien. Hun kaldtes derfor Karen Australit. Hun døde 9. november 1907, 76 år gammel. Herefter blev huset solgt til:

Peder Michelsen.

Han købte huset i 1908. Han var født 12. september 1878 på Mandø og blev gift 1906 med Metha Lindberg, der var født 1. april 1885 på Mandø og datter af smeden, Bejer Jespersen Lindberg. De fik sønnen: 1. Anker Michelsen, født 23. oktober 1906.

Peder Michelsen boede først i Egebæk, hvor sønnen, Anker blev født. Peder Michelsen var murer. Hans kone, Metha, døde 13. august 1945, og han døde selv 1. december 1956, 78 år gammel. Peder Michelsen boede sine sidste år hos sønnen, Anker Michelsen, V. Vedsted Vej 94. Huset blev solgt 1950 til:

Bøjle Madsen Beck.

Han var født 22. december 1875 og gift med Kathrine Lorentsen. Han havde tidligere haft ejendommen, Tørvevej 24, Sdr. Farup Mark. Se videre der. Han fik skøde på huset her lyst 3. maj 1950. Bøjle Beck døde 26. oktober 1952, 76 år gammel. Hans kone, Kathrine, døde 19. oktober 1965, 84 år gammel. Hun havde i 1962 solgt huset til:

Helge From Pedersen.

Han var født 3. september 1935 i Kolding og blev gift 24. marts 1962 i V. Vedsted med Ruth Eriksen, der var født 14. april 1936 i huset V. Vedsted Byvej 7. De fik ingen børn. Helge Pedersen var slagter og købte 1965 slagterforretning i Ribe. Senere købte han slagterforretning i Skærbæk. Nu driver Ruth og Helge Pedersen forretningen, Skærbæk Elektronik, Storegade 37 i Skærbæk. Huset her solgte Helge

Pedersen i 1965 til slagtermester:

Arthur Junker.

Han boede i Ribe og ejede kun huset i 5 måneder. Han solgte det videre til bagermester:

Andreas Andersen.

Han boede i naboejendommen V. Vedsted Vej 145, hvor han var bager. Angående hans familieforhold se V. Vedsted Vej 145. Han fik skøde på huset lyst 13. april 1966. I 1976 solgte han huset til sønnen:

Michael Andersen.

Han var født 18. oktober 1950. Han boede nu i huset en tid sammen med Susanne Nielsen, men solgte huset i 1985 til:

John Schmidt.

Han er født 19. juni 1961 i Lustrup og søn af Margrethe Olesen og Arnold Schmidt. Han bor sammen med Vivian Brümmer Jørgensen, der er født 17. april 1966 i V. Vedsted og datter af Brunhild og Kurt Jørgensen. Se V. Vedsted Byvej 6. John Schmidt har skøde af 15. august 1985.

V. Vedsted Vej 145

Denne ejendom tilhører i dag 1991 bageriet i V. Vedsted, som ejes af Jytte og Leif Kruse. Det gamle hus på dette sted lå nogle meter længere i syd og er vel bygget i første halvdel af 1700-tallet. Huset hørte i det gamle landsbysamfund til den kongerigske del. Det ejedes i 1770, hvor denne historie begynder, af justitsråd J. K. Fridsch i Ribe, blev dog omkring 1800 købt til selveje. Den første, som vides at have boet i dette hus, var:

Jeppé Madsen.

Han var født ca. 1733, hvor vides ikke. Han var blevet gift ca. 1768 med Maren Madsdatter, der var født ca. 1740. Han var husmand og havde en smule jord. De fik i deres ægteskab 3 børn:

1. Mette Jepsdatter, født 17. februar 1769. Hun blev gift 1796 med Truels Lauridsen, den næste fæster af stedet.

2. Maren Jepsdatter, født 17. november 1771.

3. Mads Jepsen, født 30. august 1774.

Jeppe Madsen døde 12. maj 1777, 34 år gammel. Hans enke, Maren Madsdatter, døde 12. juli 1804, 63 år gammel. Det blev hendes svigersøn, som overtog stedet ca. 1795.

Truels Lauridsen.

Han var født 1762, men ikke i V. Vedsted. Han blev gift med Mette Jepdatter den 15. oktober 1796. De fik 6 børn:

1. Laust Hansen Truelsen, født 10. juni 1797.

2. Jep Madsen Truelsen, født 10. juni 1797. En tvilling, død 24. juni 1797.

3. Jep Madsen Truelsen, født 23. oktober 1799. Han blev gift 1830 og fik ejendommen.

4. Mette Marie Truelsdatter, født 8. februar 1802.

5. Hans Truelsen, født 13. januar 1805.

6. Bodil Marie Truelsdatter, født 18. januar 1810.

Truels Lauridsen var husmand og døde som aftægtsmand på stedet den 19. august 1835, 74 år gammel. Hans kone, Mette Jepsdatter, døde 4. april 1837, 68 år gammel. Truels Lauridsen havde den 6. marts 1833 skødet ejendommen til sin søn:

Jep Madsen Truelsen.

Han var født på stedet og blev gift 2. oktober 1830 med Maren Mortensdatter, der var født i Store Darum ca. 1801. Hun tjente hos Jannick Sørensen på Tørnbækgaard, da de blev trolovede. De fik i deres ægteskab 4 børn:

1. Truels Lausten Jepsen, født 28. april 1831.

2. Mette Marie Jepsen, født 12. juli 1834. Gift med den næste ejer af ejendommen, Jens Peter Johansen Hjort.

3. Johanne Jepsen, født 21. april 1838.

4. Martine Margrethe Jepsen, født 21. september 1840. Hun blev gift 15. juli 1860 med Jens Kristian Kromand, født i Døstrup 21. juni 1834. Opholdt sig i Skærbæk.

Jep Madsen Truelsen døde 17. december 1880, 81 år gammel, som aftægtsmand, men det var ikke på ejendommen her. Han boede da hos svigersønnen, Jens Peder Johansen Hjort, der var flyttet til Vester Bjergrvej 8. Jep Madsens kone, Maren, døde 13. marts 1853, 51 år gammel, på stedet her. Den 11. oktober 1863 afstod Jep Madsen Truelsen ejendommen til svigersønnen:

Jens Peter Johansen Hjort.

Han var født 3. januar 1837 på ejendommen, V. Vedsted Vej 58. Han blev gift 2. maj 1863 med datteren på ejendommen her, Mette Marie Jepsen. Jens Peter Hjort havde ejendommen her fra 1863 til 1870. Da byttede han med Peder Christian Jensen og flyttede til husmandsstedet Vester Bjergvej 8. Under denne ejendom er Jens Peter Hjorts familieforhold beskrevet. Den nye ejer af stedet her var:

Peder Christian Jensen.

Han var født i Hee sogn 3. oktober 1824 og blev gift 23. oktober 1852 med Andrea Andersdatter, der var født 19. juli 1826 på gården V. Vedsted Vej 113. De kom fra Vester Bjergvej 8 med 2 børn:

1. Anders Pedersen Jensen, født 13. januar 1861. Kromand i Egebæk.
2. Caroline Jensen, født 12. juni 1864.

Se videre under Vester Bjergvej 8. Peder Christian Jensen fik startet et bageri på stedet, og siden har her været bageri. Han døde 26. marts 1897, 72 år gammel. Hans kone, Andrea Andersdatter, døde 24. april 1916, 89 år gammel, hos sønnen Anders P. Jensen i Egebæk kro. Den 18. juli 1899 skødede hun stedet til:

Niels Nielsen Nørby.

Der kendes intet til denne mand eller hans familie. Han var kun ejer af stedet i 2 år. Han solgte den 18. december 1901 til:

Mads Ebbesen Frank.

Han var født i Rejsby 26. maj 1861 og blev gift 18. november 1886 med Maren Elise Marie Westergaard, der var født i Høgsbro, Hviding sogn, 5. august 1866. Han var ejer af en stor gård i Rejsby. (R. 22). Han blev udvist af tyskerne på grund af sit danske sindelag. Rejsby hørte fra 1864 til 1920 under Tyskland. De fik 4 børn:

1. Marie Frank, født 22. juli 1887 i Rejsby. Død få timer gammel.
2. Aage Frank, født 25. maj 1896 i Rejsby. Mejerist. Død 14. november 1929 på Kolding sygehus, 33 år gammel.
3. Aksel Frank, født 1. marts 1900 i Rejsby.
4. Marie Frank, født 23. april 1904 i V. Vedsted.

Mads Ebbesen Frank flyttede i 1907 fra huset her til Sdr. Kirkevej 27, hvor han med familie sad til leje, indtil han i 1913 købte huset, Vester Bjergvej 9. Han solgte ejendommen her 22. oktober 1907 til:

Carl Veirup Tonnesen.

Han var også bager, men ellers kendes intet til denne mand. Dog var hans økonomi dårlig, thi hans efterfølger på ejendommen købte den ifølge udlægsskøde af 21. december 1910. Det var:

Grejs Nielsen Gulberg.

Han var bager og født 27. september 1886 i Arnum som søn af skrædder Jannik Hansen Guldborg og Anna Margrethe Nielsen. Grejs Guldborg blev gift 28. oktober 1913 med Esther Marie Beck, der var født 3. marts 1891 i Spandet og datter af Terkel Nielsen Beck og Karen Margrethe Brink. Grejs Guldborg og Esthers børn:

1. Jannik Hansen Guldborg, født 12. januar 1914. Han døde 5. februar 1943, 29 år gammel.
2. Karen Margrethe Guldborg, født 25. maj 1916. Ugift og bor Mandøvej 2.
3. Anna Margrethe Guldborg, født 3. april 1918. Hun er enke og bor Sdr. Kirkevej 12.
4. Ingeborg Guldborg, født 23. april 1920. Gift og bor i København.
5. Terkel Guldborg, født 22. februar 1922. Gift med Tove Død 10. december 1985.
6. Edith Guldborg, født 21. september 1923. Ugift og bor Mandøvej 2. Grejs N. Guldborg døde 13. september 1943. Hans enke, Esther, drev bagerforretningen videre, indtil hun i 1950 solgte til:

Andreas Andersen.

Han var født 3. januar 1925 i Ballum som søn af Marie Kjerstine og Michael Andersen. Han er født Maciaszek i Polen og tog navneforandring til Andersen. Andreas Andersen blev gift 15. november 1945 i Højer med Ragna Tonnesen, der blev født 11. juni 1925 i Ribe. Hun var datter af André Tonnesen og Hansine Beck. Ragna og Andreas Andersen fik følgende børn:

1. Yvonne Andersen, født 8. december 1945. Gift 6. november 1966 i V. Vedsted kirke med Bent Nielsen. Han er fiskeeksportør. De bor i Tjæreborg.
2. Erik Andersen, født 1. april 1948 i Højer. Gift 9. marts 1975 i Hourup, Nordjylland, med Ellen, der er født 19. september 1946. Han er chauffør. De bor Termansensvej, Ribe.
3. Michael Andersen, født 18. oktober 1950 i V. Vedsted. Bor nu Ballumvej 145.
4. Alex Andersen, født 25. august 1954 i V. Vedsted. Han fik senere bageriet. Se videre Ulvehøjvej 16.

5. Annette Marie Andersen, født 7. januar 1959 i V. Vedsted. Gift med Paul Wendicke, Rudbøl kro. De har 3 børn: Marcel – Marco – Stephanie. Bor i Rudbøl.

I 1983 flyttede Ragna og Andreas Andersen til deres nye hus, Mandøvej 27, og solgte bagerforretningen til sønnen:

Erik Andersen.

Han var gift med Ellen, der kom fra Nordjylland. De havde kun forretningen i et år og solgte i 1984 til Alex Andersen. De flyttede da til Harevej 32 og bor nu Termansensvej i Ribe.

Alex Andersen.

Han overtog forretningen i januar 1984 og var bager i V. Vedsted til 1990. Han blev gift 16. juni 1984 med Sonja Nissen Lund, der er født 14. januar 1965 i Bedsted Lø og datter af Kjestine og Richard Lund. Sonja og Alex Andersen har 3 børn:

1. Nikoline Lund Andersen, født 28. februar 1985.

2. Jonathan Lund Andersen, født 12. februar 1987.

3. ? Lund Andersen, født 22. januar 1992 på gården i Okholm.

Alex er uddannet bager og Sonja er uddannet kontorassistent. Den 1. februar 1987 købte Alex Andersen gården Ulvehøjvej 16 i Okholm. Han flyttede ind her med familie i 1990 efter at bygningerne var blevet restaurerede. Bageriet og forretningen solgte han 1. marts 1990 til:

Jytte og Leif Kruse.

Leif Kruse er født i Øster Vedsted 23. april 1967 som søn af Inger Lise og Jens Jørn Kruse. Se V. Vedsted Vej 54. Jytte Nissen Lund er født 22. november 1968 i Aabenraa og datter af Richard Lund og Kjerstine, Graulund. Jytte og Sonja Lund, der var gift med Alex Andersen, er søstre. Leif Kruse er uddannet landbrugsmaskinsmed og Jytte er uddannet bager. De driver sammen bagerforretningen i V. Vedsted, kaldet Vadehavsbageriet.

V. Vedsted Vej 147 Den gamle Kro

Det første hus på dette sted blev bygget ca. 1757. Det var Peder Jør-

gensen Smed, der lod dette hus opføre på sin grund. Se Sdr. Kirkevej 3. Et lindevitsk husmandssted, fæstegrund. Han lod huset opføre til sin datter og svigersøn. Det var et såkaldt jordløst hus eller indtæstehus, som hørte under en anden ejendom. Huset hørte derfor til den slesvigske del af landsbyen. Svigersønnen var:



Hans Hansen Puggaard.

Han var født 5. oktober 1704 på gården, Skoleallé 2 i V. Vedsted. Han blev gift første gang 9. juni 1741 med Oedde Pedersdatter fra Skast, men de var ikke bosat i V. Vedsted. Den 12. februar 1757 blev han så gift med Peder Jørgensen Smeds datter, Karen, der var født 25. maj 1725. Se Sdr. Kirkevej 3. De flyttede nu ind i det nybyggede hus. I dette ægteskab fødtes 6 børn:

1. Hans Hansen Puggaard, født 30. august 1758.
2. Peder Hansen Puggaard, født 11. november 1760.
3. Niels Hansen Puggaard, født 28. august 1762.
4. Birgitte Puggaard, født 3. maj 1764. Død 6. september 1766, 2 år gammel.
5. Søren Jepsen Puggaard, født 4. oktober 1766. Død 5. juni 1778, 11 år gammel.
6. Jacob Hansen Puggaard, født 10. december 1769.

Familien må have forladt V. Vedsted i 1778, idet hverken Hans Hansen Puggaard eller hans kone, Karen Pedersdatter, ses at være døde i V. Vedsted sogn. Huset blev i 1778 fæstet af:

Anders Jessen.

Han var født i Skærbæk og blev gift 24. april 1778 i Hviding kirke med Else Nielsdatter, der var født i 1754 i Enderup og datter af gårdmand Niels Pedersen. De to nygifte flyttede til V. Vedsted og boede i huset til efteråret 1780. Her fødtes 2 sønner:

1. Jes Andersen, født 23. januar 1779.
2. Niels Andersen, født 21. marts 1780.

Anders Jessen og Else købte i 1780 en ejendom i Raahede og flyttede ind i denne. Huset her blev i 1780 fæstet af:

Nis Nielsen.

Han var født i Enderup i december 1760 og søn af Niels Pedersen og Ellen Bennedsdatter. Han var altså broder til Else, der var gift med den forrige fæster, Anders Jessen. Nis Nielsen var ugift og havde kun huset i 3 år indtil 1783. Han flyttede tilbage til Enderup og købte i 1798 en gård i Raahede. Hviding Kirkevej 6. I 1800 købte han Vestergaard i Høgsbro. Det jordløse hus her blev i 1783 fæstet af:

Laurits Lauritsen.

Han var kommet til V. Vedsted fra Thy og blev gift her i kirken med Birgitte Michelsdatter, der var født 27. juli 1748 på gården Danelund og datter af Mikkil Andersen og Anne Jørgensdatter. Laurits Lauritsen og Birgitte fik i V. Vedsted 1 barn:

Maren Lauritsdatter, født 16. juli 1783. Død 6. november 1783, 3-4 måneder gammel.

Dette barns død gav anledning til en sag, da der var en kone, der havde set barnet kort forinden spillevende. Laurits Lauritsen og hustru forsvandt også fra sognet kort efter og huset blev nu fæstet af:

Niels Davidsen.

Han var født ca. 1762 i Strellev nord for Ølgod som søn af David Nielsen. Han blev konfirmeret i Nr. Løgum kirke og gift i V. Vedsted kirke 23. januar 1784 med Anne Lauridsdatter, der var født 1. maj 1766 i V. Vedsted på gården, Skoleallé 6. Rosengaarden. De fik følgende børn:

1. Mette Kiestine Nielsdatter, født 22. august 1785. Død 1. februar 1794, 8 år gammel.
2. David Nielsen, født 24. december 1787. Død 23. marts 1788, 13 uger gammel.
3. Elisabeth Davidsen, født 8. februar 1789. Hun blev gift ca. 1811

- med Grumme Nielsen, der dette år købte kroen i Gredstedbro.
4. Kiesten Davidsen, født 13. februar 1790. Hun blev gift 13. februar 1813 med Peder Pedersen, der var degn i Andst og Gjesten sogne.
 5. Laurids Andersen Sandholt, født 20. februar 1792. Han blev senere husmand i V. Vedsted. Se under V. Vedsted Vej 131.
 6. Ellen Sandholt Davidsen, født 22. maj 1793. Hun blev gift 30. januar 1819 med Hans Christensen. Se Degnetoftevej 1. Vedstedgaard.
 7. Mette Kjestine Davidsen, født 9. marts 1796. Hun blev gift 21. november 1818 med Hans Peter Jepsen. Se under Sdr. Kirkevej 17. Skovmark.
 8. Peter Davidsen, født 22. juli 1798. Død 23. april 1799, 9 måneder gammel.
 9. Peter Davidsen, født 6. august 1799. Død 6. december 1799, 4 måneder gammel.
 10. Karen Davidsen, født 4. oktober 1800. Gift med Hans Schultz, kromand i Høgsbro.
 11. Peter Davidsen, født 6. juni 1803. Han blev senere storbonde i V. Vedsted. Se under Ulvehøjvej 4. Tornbækgaard.
 12. David Davidsen, født 26. august 1806. Død 2. oktober 1806, 5 uger gammel.
 13. Maren Davidsen, født 27. august 1808. Gift med Peder Jørgensen. Se Rejsbybogen RØ.16.

Efter at Niels Davidsen i 1783 havde fæstet stedet her, indrettede han både krostue og kræmmerbutik i huset. Her startede så omkring 1790 en ny kro i V. Vedsted, hvor der i forvejen var en kro, se V. Vedsted Vej 127. Klostergaarden. Her var der kun kro til ca. 1800. Niels Davidsen tjente mange penge ved sin forretning og blev efterhånden en velhavende mand. Han købte jord for pengene. Der blev således et ret stort jordareal til kroen. I 1799 købte han naboejendommen, Sdr. Kirkevej 1. Denne ejendom blev i lange tider drevet sammen med kroen. Niels Davidsen døde 25. september 1819, 57 år gammel. Hans kone, Anne Lauridsdatter, døde 6. august 1824, 58 år gammel. Ejendommene var da overtaget af sønnen:

Peder Davidsen.

Han fik skøde dateret 22. maj 1824 af moderen. Han købte i 1825 et meget stort areal fra gården, V. Vedsted Vej 113, da den blev udstykket. Han blev gift 27. oktober 1825 med Christiane Jannicksdatter, der var født 1. september 1805 på Tornbækgaard. Denne gård blev nu over

taget af Peder Davidsen. Se Ulvehøjvej 4. Ejendommen her solgte han ifølge skøde af 14. august 1825 til:

Jens Jørgensen Vedsted.

Han var født ca. 1788 i Øster Vedsted som søn af gårdmand Anders Jørgensen. Haderslev Amt. Han var gift med Frederikke Jansen, der var født ca. 1798. Jens J. Vedsted boede på Fanø, indtil han i 1825 blev kromand i V. Vedsted. Børn fra deres ægteskab:

1. Hans Christian Vedsted, født ca. 1819 på Fanø. Han var først gårdmand i V. Vedsted på gården, Mandøvej 22, og senere kromand i Sdr. Farup.
2. Jørgen Vedsted, født ca. 1822 på Fanø.
3. Peder Vedsted, født 31. maj 1825 på Fanø. Han blev senere kromand i Egebæk. Se Harevej 3.
4. Jens Frederick Vedsted, født 13. oktober 1827. Død 27. juli 1832, 5 år gammel.
5. Johanne Cathrine Vedsted, født 14. juni 1829. Hun døde 21. oktober 1831, 2 år gammel.

Jens J. Vedsted købte i 1832 gården, Mandøvej 22. I 1838 lod han opføre nye tidssvarende bygninger, hvoraf en del stadig findes. På den østlige gavlende står endnu initialerne: J.J.W. og F.M.W. 1838. I 1840 var der foruden børnene 6 voksne karle og 1 pige. I 1846 fik Hans Chr. Vedsted gården, Mandøvej 22. I 1844 lod han opføre nye bygninger i Egebæk med krostue, stald og lade. Disse bygninger blev opført lige vest for den gamle hovedlandevej mellem Ribe og Tønder. Stedet er Harevej 3. I 1847 solgte Jens Jørgensen Vedsted kroen med et jordtilliggende. Han tog 35 tdr. land med og flyttede ind i de nye bygninger i Egebæk. Gården og kroen her blev solgt til:

Jes Thaysen Jensen.

Han kom fra Flensborg i 1848 med kone og en lille datter. Han var født i Jejsing ca. 1805 som søn af gårdmand Cornelius Jensen. Han blev gift omkring 1842 med Anne Cathrine Margrethe Hansen, der var født ca. 1810. Der var i ægteskabet en datter:

Maria Sophia Thaysen Jensen, der var født 1843. Hun døde i V. Vedsted 2. februar 1852, 8 år gammel.

Den 17. februar 1855 døde Jes Thaysens kone, Anne Cathrine Margrethe Hansen. Hun blev 43 år gammel. Jes Thaysen Jensen blev gift igen og nu med Claudine Charlotte Wilhelmine Christiane Pedersen, der var født ca. 1828. I dette ægteskab fødtes datteren:

Anne Marie Sophia Thaysen Jensen, født 29. marts 1858.

Jes Thaysen var med i bondeopstanden den 22. januar 1849 ved Brøns. Han var den eneste af bønderne, som var til hest. Hesten fik så mange sabelhug, at den senere måtte aflives. Jes Thaysen Jensen døde 30. marts 1860, 55 år gammel. Efter hans død solgte hans enke, Claudine Charlotte, kroen sammen med det lille sted, Sdr. Kirkevej 1, på auktion 12. januar 1862 til:

Jens Peter Alexius Henricksen.

Han solgte den videre den 28. februar 1862 til:

Christen Nielsen.

Han var født 1829 i Løgumkloster og blev gift ca. 1861 med Ellen Marie Jensen, der var født 22. november 1833 i Høgsbro, Hviding sogn. Hun var datter af husmand Jens Pedersen og Anne Kirstine Hansdatter. Christen Nielsen var søn af bager Jørgen Christian Nielsen og Bothilde Christine Christensen. Christen Nielsen var, før han kom til V. Vedsted, kromand i Høm. I V. Vedsted var han både kromand og høcker. Christen Nielsen og Ellen Marie Jensen fik 4 børn:

1. Betine Kristine Nielsen, født 1862 i Høm.
2. Anne Kirstine Nielsen, født 10. oktober 1863 i V. Vedsted. Hun kendtes under navnet Ane i e kro. Hun blev gift i en høj alder med en ungdomskærlighed, og de lod bygge et hus. V. Vedsted Byvej 2.
3. Jørgen Christian Pedersen Nielsen, født 11. juli 1865 i V. Vedsted.
4. Anne Marie Frederikke Nielsen, født 21. november 1867. Hun blev gift 1. november 1890 med Carl Frederik Bothmann. De overtog senere kroen.

Christen Nielsen solgte i 1901 det lille hus, Sdr. Kirkevej 1, til Niels Jørgensen. Dette hus havde i over 100 år hørt til kroens ejere, hvor der havde boet lejere eller indsiddere. Christen Nielsen døde 18. juni 1907, 78 år gammel. Hans kone, Ellen Marie, døde 8. februar 1907, 73 år gammel. Kroen og ejendommen var da afhændet til svigersønnen:

Carl Frederik Wilhelm Bothmann.

Han var født i Bastrup, Vamdrup sogn, 15. marts 1867 og søn af oversergent ved grænsegendarmeriet Johan Bothmann. Samme Johan Bothmann døde i V. Vedsted 9. april 1890. Han var født i Ditmarsken 1827. Carl Frederik Bothmann blev som nævnt gift 1890 med datteren i kroen, Anne Marie Frederikke. De fik 2 børn:

1. Johanne Marie Bothmann, født 17. september 1890. Gift med Niels

Chr. Bekker 1921.

2. Hans Christian Bothmann, født 23. oktober 1898.

Den 11. februar 1910 døde Carl Frederik Wilhelm Bothmann, 42 år gammel, men Frederikke drev købmandsforretningen og kroen videre. Kroen blev nedlagt 1918 og købmandsforretningen få år senere. I 1921 blev ejendommen solgt til:

Niels Christian Bekker.

Han var født 2. december 1891 i Fjersted som søn af Peder Bekker og Anne Marie Lustrup. Han blev gift 20. februar 1921 med Johanne Marie Bothmann. De fik i V. Vedsted en søn:

1. Robert Bekker, født 21. november 1921.

Niels Christian Bekker solgte i 1926 ejendommen til:

Søren Ehlers Willumsen Madsen.

Han var født 21. maj 1898 i Fannerup, Ginnerup sogn, 10 km. vest for Grenaa. Han var søn af ugift Emma Oline Madsen og fodermester Søren Willumsen Madsen. Søren E. W. Madsen blev gift 28. december 1920 med Kathrine Lorentsen, der var født 4. juni 1895 i V. Vedsted. V. Vedsted Vej 129. Deres børn:

1. Holger Madsen, født ?

2. Jenny Mathilde Madsen, født 8. juli 1926.

Søren Madsen drev landbrug og havde en tid vognmandsforretning. Han solgte i 1931 ejendommen til Johs. M. Jensen og Niels Pedersen. De solgte den med det samme til:

Karl M. Pedersen.

Han gik fallit i 1932 og ejendommen kom til tvangsauktion. Den blev solgt til:

Jørgen Klausen Bruun.

Han fik fodedudlægsskøde 28. august 1935. Jørgen Klausen Bruun var født 30. august 1890 på ejendommen, Vester Bjergvej 3 i V. Vedsted som søn af Martin Peter Bruun og Kristiane Klausen. Han var ugift og var et par år i U.S.A. Han rejste i 1910. I 1932 købte han resterne af den gamle kro, som han drev med landbrug. Til ejendommen var et areal på ca. 5½ ha. Jørgen Bruun døde 16. januar 1975, 84 år gammel. Jorden blev nu frasolgt og huset blev af arvingerne overdraget til:

Litta Birgitte Spicker Bruun.

Hun er født 27. oktober 1955 i V. Vedsted og datter af Gerda og Martin Bruun. Martin Bruun var født 15. juli 1929 på ejendommen V. Vedsted Byvej 6. Han var søn af murer Kristian Bruun og Lokadia Zilke. Kristian Bruun var broder til ovennævnte Jørgen Bruun.

Sdr. Kirkevej 1

På dette sted har der ligget et hus i hvert fald de sidste 400 år. Her lå den gang et af de såkaldte forbedelser eller huse med en smule jord. Huset her har tidligere hørt under Haderslev amt og således til de slesvigske ejendomme i landsbyen. Huse er blevet opført eller saneret og nedrevet for igen at blive opført påny. I dag ligger her et nyopført hus, som ejes af Erna Legård. I begyndelsen af 1600-tallet boede her:

Søren Knudsen

Om ham vides intet. Derimod vides en smule om manden, som boede her i 1660. Han hed:

Anders Bennetsen

Han kaldtes i daglig tale Liden Anders Bennetsen, da der på Manøvej 14 boede en bonde, som blev kaldt Store Anders Bennetsen. Liden Anders Bennetsen døde 1669 og hans kone, Karen døde 1670. Den næste på stedet var:

Anders Nielsen Knapmager

Han overtog huset ca. 1670. Han blev født ca. 1629 og døde 17 sep. 1704, 75 år gammel. Han var gift med Maren, som var født ca. 1627, og døde 8. april 1717, 90 år gammel. Omkring 1708 blev ejendommen overtaget af:

Jes Hansen

Huset bestod da af 11 fag, som lå i en længe med stald i den østre ende. Til huset hørte en lille toft samt kålgård. I toften kunne sås 2 skipper byg. Desuden hørte der til stedet en græsningsret til 4 ungkraturer eller 4 får. Jes Hansen var skrædder og havde ingen husdyr. Han var født i Hviding 1680 og døbt 19 dec. 1680. Han blev gift ca. 1708 med Bodil, der var født ca. 1682. De fik 3 børn:

1. Hans Jessen født 1709 og døbt 21 juli 1709.

2. Mette Jesdatter født 8 jan. 1714. Hun blev gift med Truels Jensen. Se Sdr. Kirkevej 7 i V. Vedsted.
3. Bodil Jesdatter født 24 april 1719. Død 16 sep. 1719. Jes Hansen døde 30 juli 1758, 78 år gammel. Hans kone, Bodil døde 17. jan. 1744, 62 år gammel. Omkring 1721 må Jes Hansen være flyttet, thi nu bor en ny mand i huset, nemlig:

Thyge Jørgensen

Han var født 8 juli 1698 i V. Vedsted på gården matr. nr. 4, Degnetoftevej 2. Han var søn af gdm. Jørgen Jacobsen, og blev gift 16 nov. 1721 med Maren Termansdatter, der var født 1684 som datter af gdm. Terman Pedersen, Ulvehøjvej 15. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Anne Thygedatter født 1 sep. 1723. Hun blev gift med Peder Pedersen Morsbøl jun. De kom også til at bo i dette hus.
2. Dødfødt søn født 1725.

Thyge Jørgensen døde 2 sep. 1726, 28 år gammel. Hans enke, Maren Termansdatter blev gift igen og nu med:

Søren Jørgensen

Han var født ca. 1691 i Henne sogn, og bryllupet fandt sted 20 nov. 1729. Han var ikke skrædder, men smed. Dette ægteskab var barnløst. Søren Jørgensen døde 8 maj 1867, 76 år gammel og hans kone, Maren Termansdatter døde 7 dec. 1764, 80 år gammel. De var da aftægtsfolk på stedet. Ejendommen var da afhændet til datteren og svigersønnen:

Peder Pedersen Morsbøl

Han var født på ejendommen V. Vedsted Vej 141 den 16 juli 1725 og blev gift 6 nov. 1750 med Anne Thygesdatter. De fik følgende børn:

1. Søren Pedersen Morsbøl født 26 aug. 1751. Gift med Maren Christensdatter og gdm. på gården, Manøvej 14.
2. Peder Pedersen Morsbøl født 1 jan 1754. Han bor først i Høgsbro, men senere køber han broderens gård, Manøvej 14.
3. Thyge Pedersen Morsbøl født 31 okt. 1756.
4. Mads Pedersen Morsbøl født 7 juni 1760. Død 20 marts 1764, 3 år gammel.
5. Niels Pedersen Morsbøl født 10 juli 1764. Død 26 juli 1764.

Peder Pedersen Morsbøl døde 10 aug. 1801, 76 år gammel og hans kone, Anne Thygesdatter døde 13 maj 1785, knap 62 år gammel. Ejendommen blev ifølge kontrakt af 10 jan. 1786 afhændet til:

Niels Johansen Hein

Han var født 30 jan. 1765 i huset, V. Vedsted Vej 109. Han blev gift ca. 1786 med Karen Christensdatter, der var født i Ø. Vedsted. Han boede nu i huset her indtil 1792, da han flyttede til Råhede, hvor de yngste af børnene blev født. De fik følgende børn:

1. Johan Hein født 7 okt. 1788 i V. Vedsted. Senere husmand i i Høgsbro.
2. Anne Kiestine Hein født 17 febr. 1790. Død som barn. En tvilling.
3. Anne Mariane Hein født 17 febr. 1790 i V. Vedsted. En tvilling.
4. Clemend Christian Hein født 10 jan. 1792 i V. Vedsted. Husmand i Råhede.
5. Christian Hein født 20 okt. 1794 i Råhede. Død 20 april 1800, 5 år gammel.
6. Nicolay Hein født 7 sep. 1796 i Råhede. Død 1 dec. 1799, 3 år gammel.
7. Anne Kiestine Hein født 8 okt. 1799. Død 4 maj 1800 1/2 år gammel.
8. Nicolay Christian Hein født 27 april 1804. Død 14 sep. 1808, 4 år gammel.

Niels Johansen Hein solgte i 1792 ejendommen her til:

Michel Pedersen

Han var født ca. 1734 og døde 8 nov. 1797, 63 år gammel, men hvor han kom fra vides ikke. Han var gift med Bodil Pedersdatter, og de havde med sig, da de kom til V. Vedsted 2 sønner:

1. Niels Michelsen født ca. 1787.
2. Martinus Michelsen født ca. 1790.

Efter Michel Pedersens død 1797 blev hun boende i huset, som hun solgte 2 jan. 1799 til:

Niels Davidsen

Han var kromand og kræmmer og boede i huset lige øst for, V. Vedsted Vej 147. Han fik skøde på huset 19 febr. 1800, men boede ikke i dette. Huset blev stadig stående, og i dette havde han lejefolk. I 1803 boede i huset en skomagter, Jens Sørensen og hans kone, Anne Pedersdatter samt Jens Sørensens søstersøn, Andreas Nicolajsen. I de næste 60 – 70 år hørte huset til kroen, og der boede indsiddere i dette, mest arbejdsfolk, hvis navne ikke let kan findes. Niels Davidsen og hans familie findes på ejendommen V. Vedsted Vej 147, V. Vedsted kro. I året 1900 solgte den daværende kromand Christian Nielsen det gamle hus til:

Niels Jørgensen

Han var født 1861 den 26 marts i Terp Bramming søn af Johan Jensen, Terp. Han blev gift 17 dec. 1889 i Hviding kirke med Kirsten Marie Nielsen, der var født 6 sep. 1857 i Råhede. De fik i deres ægteskab en datter:

1. Hanne Marie Jørgensen født 9 okt. 1894 i Råhede. Hun blev gift 6. dec. 1912 med Bertel Hansen Pahun i Rejsby. Se R. 50. Rejsbybogen. I 1900 flyttede familien til V. Vedsted og ind i huset her. Niels Jørgensen døde 12 juli 1901, 40 år gammel. Hans enke boede fortsat i huset indtil 1926, da det blev solgt til:

Marie Kathrine Beck.

Hun var enkekvind og kom fra Brøns sogn. Hos hende boede også 2 børnebørn.

1. Jørgen Johan Beck Nielsen født 23 april 1918. Han fik senere huset.
2. Anne Nielsen født vides ikke.

Marie Beck boede i huset til hun i 1944 afhændede dette til datter sønnen:

Jørgen Johan Beck Nielsen

Han lod de gamle huse nedrive og byggede et nyt. Han blev gift med Elin Schmidt, der var født 12 aug. 1935. de fik 7 børn. Elin Nielsen døde 7 juni 1983, 47 år gammel og Johan Beck døde 20 juli 1986, 68 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt 1986 til:

Erna Legård

Hun var født 8 maj 1926. Se videre om hendes familieforhold, V. Vedsted Vej 74 og 91. Hun lod huset nedrive og lod i 1987 opføre et nyt hus på grunden.

Sdr. Kirkevej 2

Her bor i dag Mary og Arne Andersen. Huset er opført omkring år 1900. Her lå dog tidligere et gammelt hus, som hørte til den kongerigske del af byen. Huset blev 1770 ejet af familien Clausen på Lustrupholm. Den første fæster af denne ejendom var:

Poul Michelsen Smed

Han blev gift 1. nov 1771 med Maren Thomasdatter og de fik følgende børn:

1. Michel Poulsen født 20 febr. 1772.
 2. Anne Poulsdatter født 23 okt. 1773.
 3. Thomas Poulsen født 9 dec. 1775.
 4. Anne Poulsdatter født 13 sep. 1777.
 5. Jens Poulsen født 11. aug. 1779. Død 24. dec. 1782, 3 år gammel.
 6. Hans Poulsen født 15. dec. 1781.
 7. Jens Poulsen, født 10. nov. 1783. Død 12. jan. 1785, 1 år gammel.
- Omkring 1786 forlod denne familie V. Vedsted sogn og ejendommen blev nu fæstet af:

Povel Povelsen

Han var født ca. 1765 og kom fra Brøns. Han blev gift i V. Vedsted kirke 16 maj 1787 med Birgitte Marie Nielsdatter, der var født 17 dec. 1750 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 9. De fik følgende børn:

1. Dødfødt søn født 10 april 1788.
2. Kiesten Povelsdatter født 11 aug. 1789.
3. Karen Povelsdatter født 24 april 1791.
4. Niels Povelsen født 8 nov. 1792.
5. Jens Andreas Povelsen født 16 okt. 1794.

Povel Povelsen var smed som sin forgænger, Poul Michelsen. Povel Povelsen døde 26 febr. 1822, 56 år gammel. Hans kone, Birgitte Marie, døde 20 maj 1823, 73 år gammel. Ejendommen med smedie blev i 1819 overdraget til sønnen:

Jens Andreas Poulsen

Han var smed som faderen og født på stedet 1794. Han blev gift 8. nov. 1817 med Kirsten Marie Hansdatter, der var født 18 nov. 1786 på ejendommen, Mandøvej 6. De var fætter og kusine, de fik følgende børn:

1. Povel Jensen født 29 juni 1819. Død 29 okt. 1821, 2 år gammel.
2. Povel Jensen født 30 okt. 1821.
3. Hans Christian Jensen født 30 juni 1823. Død 22 april 1846, 23 år gammel.
4. Birthe Marie Jensdatter født 7 april 1826.
5. Johanne Kirstine Jensdatter født 2 nov. 1828. Hun blev gift 16. okt. 1858 i Hviding kirke med Laurids Andersen, gårdmand i Gl. Hviding.

I 1835 køber Jens Andreas Poulsen gården, Smalhale 7 og flytter ind der. I 18 år bor han nu med familie i denne gård, som han sælger i 1854

og flytter tilbage til huset her, Sdr. Kirkevej 2. I alle disse år han har været borte, var huset udlejet til forskellige familier. Den første familie, som sad til leje her, var:

Jens Pedersen Bondegård

Han var født ca. 1798 i Ø. Vedsted og blev gift 7. dec. 1826 med Marie Kirstine Nielsdatter, der var født på Digegården. Sdr. Kirkevej 37 den 13 juli 1802. De fik 4 børn:

1. Peder Klausen Jensen født 9. marts 1827. Bor senere i præstegårdens lejehus. Sdr. Kirkevej 21.
2. Niels Hansen Bondegård født 22 okt. 1828. Han er født i Rejsby.
3. Hans Jensen Bondegård født 8 okt. 1831. Han er også født i Rejsby.
4. Johannes Lorenzen Bondegård født 26 april 1834 i huset her.

I dette hus døde Jens Pedersen Bondegårds kone, Marie Kirstine den 28 juni 1835. Han boede her med børnene til 1842. Han flyttede nu til Mandøvej 6. Den næste familie, som sad til leje her i huset var:

Jacob Møller Nielsen

Han var født i Brede ca. 1832 og gift med Anne Kirstine, der var født i Døstrup ca. 1829. De fik i V. Vedsted 2 døtre.

1. Nielsine Jacobsdatter født 13 jan. 1843.
2. Laurine Jacobsdatter født 13 nov. 1844.

I 1854 kom Jens Andreas Poulsen tilbage til ejendommen her og medbragte 2 parceller fra gården han afstod, Smalhale 7. Ejendommen her var nu på 16 tdr. land.

I 1858 blev et lille hus, som havde tilhørt ejendommen udskilt og solgt til Søren Sørensen. Se under V. Vedsted Byvej 1.

Jens Andreas Poulsen døde 21 aug. 1860, 66 år gammel. Hans kone, Kirsten Marie Hansdatter døde 17 febr. 1868 hos datteren i Hviding, 81 år gammel. Hun blev begravet på V. Vedsted kirkegård. Ejendommen blev solgt 31 juli 1862 af Jens Andreas Poulsens arvinger til:

Nis Poulsen Schmidt

Han var født 2 nov. 1807 i Brøns, som søn af Jens Sørensen Lønne. Han var gift, men med hvem vides ej. Han kom i 1862 fra Ballum med 3 børn.

1. Dorthea Schmidt født 18 okt. 1842 i Ballum. Senere gift med Johan Jessen Vogt, og de fik ejendommen her.
2. Mette Marie Schmidt født ca. 1851.
3. Jens Poulsen Schmidt født ca. 1856.

Nis Poulsen Schmidt var enkemand, da han kom til V. Vedsted. Han døde 28 dec. 1872, 65 år gammel. Ejendommen var da solgt til svigersønnen:

Johan Jessen Vogt

Han var født 2 april 1844 i Løjt sogn som søn af indsidder, Jens Christian Vogt. Han blev gift 9 maj 1871 med Doretha Schmidt, der var datter på ejendommen. Johan J. Vogt var gendarm inden han blev gift, og det første af deres børn blev født før, de blev gift. Deres børn var:

1. Nis Poulsen Vogt født 13 febr. 1871.

2. Jes Christian Vogt født 26 sep. 1872.

Ifølge skøde af 15 febr. 1873 solgte Johan Jessen Vogt ejendommen til:

Christian Diderick Johansen

Han var født i Rejsby 29 marts 1842 som søn af Johan Christian Diedericksen og Christiane Høyer. Han blev gift ca. 1869 med Bartholine Petrea Bahnsen, der var født 23 sep. 1840 i Spandet. De fik 6 børn:

1. Christian Diederick Johansen født 9 sep 1870.

2. Ane Kathrine Marie Johansen født 8 nov. 1871. Hun blev gift 26 okt. 1894 med gendarm, Lars Jørgen Eriksen. Se V. Vedsted Byevej 7.

3. Nicolaj Diederick Johansen født 12 maj 1873. Død 26 dec. 1877, 4 år gammel.

4. Bertold Diederick Johansen født 1 maj 1875.

5. Nicolaj Diederick Johansen født 22 april 1878. Død juni 1879, 1 år gammel.

6. Nicolaj Diederick Johansen født 4 juni 1880. Urmager i Bramming. Christian D. Johansen var urmager og det var ham, der ca. 1900 lod opføre det hus, som stadig findes. Hans kone, Bartholine Petrea Bahnsen, døde 2 jan. 1918, 77 år gammel. Christian D. Johansen døde 1 dec. 1923, 81 år gammel. huset var ifølge skøde af 23 maj 1923 solgt til:

Frederik Vilhelm Sørensen

Han var sergent i gænsenarmeriet. Han solgte atter huset ifølge skøde af 10. okt. 1923 til:

Kirstine Mortensen

Hun ejede huset til 1937, da det blev købt af vognmand:

Harald Fogtmann

Han fik skøde læst 13 juli 1937. Han solgte huset videre 2 febr. 1938 til:

Anders Peder Andersen

Han havde tidligere haft ejendommen V. Vedsted Vej 58. Se der ang. familieforhold. Her døde Anders Peder Andersen den 14. jan 1948, 87 år gammel. Hans kone, Ane Tjørnelund døde 18 sep. 1955, 89 år gammel.

Efter hendes død blev huset overtaget af sønnen:

Jens Kristian Andersen

Han var født 4 aug. 1889 på ejendommen V. Vedsted Vej 58 og blev gift 4 aug. 1918 i Esbjerg med Louise Marie Møller, der var født 5 jan. 1895 i Norup. De havde først en gård i Årre og her blev deres søn født:

1. Arne Peter Andersen født 26 maj 1919.

Jens Kristian Andersen døde her i V. Vedsted 23 nov. 1971, 81 år gammel. Louise, hans kone, døde 2 okt. 1981, 86 år gammel. Efter hendes død arvedes huset af sønnen.

Arne Peter Andersen

Han boede først i V. Vedsted sogn og senere i Århus. Han blev gift med Mary Frilund Pedersen, der var født 22 aug. 1927 i Fåborg som datter af Marie og Anton Pedersen. Mary og Arne Andersen fik 3 børn:

1. Åse Marie Andersen født 8 jan. 1948. Gift 14 dec. 1971 med Poul Møller, der er gårdejer og bor i Ålborg.

2. Kurt Peter Andersen født 28 marts 1951 i V. Vedsted og gift 20 okt. 1978 i Århus med Ellen Sørensen. Han er skolelærer og de bor i Risskov.

3. Kai Evald Andersen født 17 jan. 1956 i Århus. Han blev gift 18 okt. 1980 med Birgitte Virlev og er lagermedhjælper. De bor i Skanderborg.

Idag har Mary og Arne Andersen fast bopæl i V. Vedsted.

Sdr. Kirkevej 3

En af de meget gamle ejendomme i V. Vedsted. Her lå et hus allerede før år 1600. Denne ejendom kom som mange andre i 1614 under det lindevitske gods, som da ejedes af familien Rantzau. På det tidspunkt var det en ejendom som var større end en forbedelse, men mindre end

en gård, at såkaldt toftegods. Den nuværende ejer af stedet er Tove Lind. I den første halvdel af 1600-tallet hed fæsteren på ejendommen:

Peder Olufsen

Han døde 1657 og fæstet blev så overdraget til:

Knud Hansen

Efter ham fulgte ca. 1659 som fæster:

Andreas Nielsen

Der kendes intet til ham. Den næste fæster blev:

Peder Hansen Ål

Han har vel overtaget stedet 1692, og er da kommet til V. Vedsted. Han var født ca. 1664 og var gift, da han kom til V. Vedsted, men med hvem vides ej. En søn, Hans, døde 16 nov. 1693, 10 dage gammel. Hans kone må være død på den tid, thi han bliver gift igen 7 febr. 1797 med Søren Niensens datter, Ellen, der er født 1670 og døbt 7 juni 1670. Se V. Vedsted Vej 74. I dette ægteskab fødtes 7 børn:

1. Hans Pedersen født 21 juli 1697.
2. Anne Pedersdatter Ål født 1699 og døbt 4 juni. Hun blev gift med Peder Jørgensen Smed, og de fik senere ejendommen.
3. Jens Pedersen født 2 sep. 1701.
4. Bodil Pedersdatter født 5 okt. 1703.
5. Maren Pedersdatter født 27 dec. 1704
6. Niels Pedersen født 5 april 1707.
7. Bodil Pedersdatter født 30 aug. 1712. Død 6 april 1720, 7 år gammel.

Peder Hansen Ål døde 18 okt. 1726, 62 år gammel. Hans kone, Ellen Sørens datter døde 27 marts 1734, 63 år gammel. I 1722 er ejendommen fæstet af svigersønnen:

Peder Jørgensen Smed

Han var ikke født i V. Vedsted sogn, men blev gift 1722 med Anne Pedersdatter Ål, der var født 1699. Hos dem boede hans gamle fader, Jørgen Pedersen Smed, der var født 1634 og døde 7 sep. 1729, 95 år gammel. Peder Jørgensen Smed og Anne Pedersdatter fik følgende børn:

1. Ellen Pedersdatter født 28 okt. 1725.
2. Karen pedersdatter født 25 maj 1727. Gift 1757. Se V. Vedsted Vej

147. Kroen.

3. Maren Pedersdatter født 18 juni 1729.
4. Jørgen Pedersen Smed født 29 marts 1731. Død 24 april 1732, 1 år gammel.
5. Jørgen Pedersen Smed født 5 marts 1733. Han overtog senere ejendommen.
6. Peder Pedersen Smed født 18 jan. 1735.
7. Hans Pedersen Smed født 10 april 1737. Han fik fæstebrev 1759 på huset V. Vedsted Vej 141.
8. Nis Pedersen Smed født 30 dec. 1740.

Peder Jørgensen Smed er ikke fundet død i V. Vedsted, men sikkert glemt indførsel, hvilket sker undertiden. Hans kone, Anne Pedersdatter døde 11 marts 1759, 59 år gammel.

I 1757 lod Peder Jørgensen Smed opføre et hus på sin grund. Dette hus skulle tjene som bolig til datteren Karen og svigersønnen, Hans Hansen Puggård. Dette hus er senere kro, V. Vedsted Vej 147. Omkring 1754 blev ejendommen her overdraget til Peder Jørgensen Smeds søn:

Jørgen Pedersen Smed

Født på ejendommen 1733 og gift 30 nov. 1754 med Anna Jensdatter Bruun, der var født i Havervad, Brøns sogn i aug. 1729 som datter af Jens Jensen Bruun og Karen Pedersdatter. De fik 4 børn:

1. Anna Cathrine Jørgensdatter født 23 sep. 1755. Gift 1779. V. Vedsted Vej 96.
2. Peder Jørgensen Smed født 14 marts 1757. Død ugift 13 jan, 1791, 34 år gammel.
3. Bodil Marie Jørgensdatter født 24 sep. 1758. Gift 1793 med Willads Nissen, og de overtager hendes fødested.
4. Karen Jørgensdatter født 11 juni 1760. Gift 1793. Se Sdr. Kirkevej 24.

I 1780 har Jørgen Pedersen Smed brug for penge og låner 400 mark af Jens Hansen Bierum i Sdr. Farup. Jørgen Pedersen Smed døde 31 okt. 1790, 57 år gammel. Hans kone, Anne Jensdatter døde 3 febr. 1810, 84 år gammel. Den 17 dec. 1793 blev der skrevet kontrakt, ifølge hvilken ejendommen blev overdraget til svigersønnen:

Willads Nissen

Han var født ca. 1751 som søn af Nis Nielsen og Karen Pedersdatter i Råhede. Gift 18 okt. 1793 med Bodil Marie Jørgensdatter. de fik ingen

børn, md Bodils søstersøn, Andreas Jensen boede hos dem en lang tid. Willads Nissen døde 2 juni 1814, 65 år gammel og hans kone, Bodil Marie døde 14 juni 1842, 85 år gammel som aftægtskone på stedet. Samme dag som Willads døde var der skrevet en kontrakt, som overdrog ejendommen til:

Jens Hansen

Han var født ca. 1761 på et sted under Gram gods. Han blev gift i V. Vedsted kirke 18 okt. 1793 med Karen Jørgensdatter, der var født på stedet her 11 juni 1760. Hun var altså en søster til Willads Nissens kone. Jens Hansen var husmand og smed og havde indtil han i 1814 overtog stedet her, boet på ejendommen, Sdr. Kirkevej 24. Aug. hans familieforhold se der. Jens Hansen Smed døde 9 marts 1839, 77 år gammel. Hans kone, Karen Jørgensdatter døde 1 nov. 1822, 62 år gammel. Jens Hansen Smed var ejer af stedet til sin død. Der blev først skrevet kontrakt 27 juli 1839 til sønnen:

Hans Jørgen Jensen

Han var født 3 okt. 1794 på Sdr. Kirkevej 24 i V. Vedsted. Han blev gift 22 sep. 1822 med Karen Janniksdatter, der var født 12 juli 1779 på ejendommen, V. Vedsted Vej 109. Datter af Jannik Janniksen. Hans Jørgen Jensen var smed ligesom faderen og fik da også tilnavnet Smed. I hans ægteskab med Karen Janniksdatter fødtes følgende børn:

1. Karen Hansen født 23 aug. 1823. Hun blev gift 5 nov. 1853 med Mikkel Poulsen, se V. Vedsted Vej 40.
2. Jannik Hansen født 19. sep. 1824. Han blev gift 19 maj 1852 med Maren Pedersdatter fra matr. nr. 97. Ungdomshøjskolen. Jannik Hansen køber 1855 en hedeparcel og opfører 1856 et hus. Det er V. Vedsted Vej 81. Nu Vera Bjerg.
3. Maren Hansen født 15 marts 1827. Hun blev gift, men med hvem vides ikke. Han rejste til Amerika, og hun sad ene tilbage i et værelse i barndomshjemmet.
4. Anne Marie Hansen født 20 nov. 1828.
5. Anne Bruun Hansen født 6. juni 1830. Hun blev gift ca. 1862 måske i Skodborg, men hendes mand kendes ikke. Han var død før 1870, da Ane Bruun Hansen vendte tilbage til sit barndomshjem i V. Vedsted med tre børn:
Inger Brodersen født 1863 – Hans Jørgen Brodersen født 1864 -
Andrea Karoline Brodersen født 1865. De boede her som indsiddere i 1870.

6. Jens Hansen født 15 juli 1833. Han blev gift 4 maj 1865 i V. Vedsted kirke med Laurine Johansen Hjort fra V. Vedsted Vej 58. Hans Jørgen Jensen døde 22 maj 1852, 57 år gammel. Han var da husmand og smed. Hans kone, Karen Janniksdatter døde 10 febr. 1861, 72 år gammel. Ejendommen var ifølge kontrakt af 6 sep. 1851 afstået til sønnen:

Jannik Hansen

Han var født 1824 og blev gift 1852 med Maren Pedersdatter. Han havde kun ejendommen i 4 år, thi i 1856 byggede han hus og oprettede et nyt familiebrug. Se under V. Vedsted Vej 81. Stedet her blev afstået til:

Anders Brodersen

Han var født 5 juli 1823 på gården, Sdr. Kirkevej 13. Han blev gift 17 sep. 1852 med Inger Hansdatter, der var født 27 okt. 1820 i V. Vedsted som datter af Hans Henrik Holm, der var indsidder. Se V. Vedsted Vej 102. De fik følgende børn i V. Vedsted:

1. Ole Brodersen født 15 aug. 1852. Det var født før faderen og moderen blev gift.
2. Marie Kirstine Brodersen født 27 nov. 1854.
3. Anne Kirstine Brodersen født 7 maj 1856.

Han var foruden husmand også bødker. Familien forlod V. Vedsted i 1860-erne, men vides ikke hvorhen. I 1866 blev ejendommen købt af:

Jørgen Christian Warmning

Han boede ikke i V. Vedsted, men var gårdejer i Råhede. Han blev senere udvist fra sin hjemstavn og gård i Råhede og boede hos en datter i V. Vedsted; men da havde han forlængst solgt stedet her. Det gjorde han 10 jan. 1870 til:

Søren Hansen

Han var født 19 nov. 1830 på gården, Degnetoftevej 1 i V. Vedsted. Søn af Hans Christensen og Ellen Sandholt Davidsen. Han blev gift 6 nov. 1862 i Hviding kirke med Anne Marie Nisdatter, der var født i Høgsbro 21 sep. 1831, datter af hmd. Nis Hansen og Anne Roager Bennedsdatter. Søren Hansen sad til leje i huset fra 1862, indtil han købte det i 1870. Søren Hansen og Anne Maries børn:

1. Ellen Marie Hansen født 26 juli 1863. Hun blev gift 6 nov. 1888 med Hans Peder Poulsen. Se V. Vedsted Vej 65.

2. Nis Hansen født 1867.

3. Hans Christensen Hansen født 14 maj 1869.

Søren Hansen døde 18 juni 1880, 49 år gammel. Hans kone. Anne Marie Nisdatter døde 14 maj 1902 som aftægtskone på V. Vedsted Mark, V. Vedsted Vej 65.

Søren Hansen solgte 1877 ejendommen til:

Nis Nissen Heiselberg

Han kom til V. Vedsted ude fra og var gift med Hanne Grethe Carstensen. De fik, mens de boede i V. Vedsted en søn, Anders Karl Heiselberg født 7 april 1878. Denne familie forlod V. Vedsted i 1880, og ejendommen blev solgt til:

Hans Christian Rechnagel

Han var født 29 maj 1852 i Spandet sogn. Han blev gift 1 okt. 1880 med Ane Marie Karoline Brorsen, der var født 14 april 1859 på ejendommen V. Vedsted Vej 137. I dette ægteskab fødtes børnene:

1. Peder Frederik Rechnagel født 12 maj 1881. Han overtog senere ejendommen.

2. Jens Hansen Rechnagel født 9 juli 1882.

3. Niels Johansen Rechnagel født 21 marts 1885.

4. Maren Gunde Marie Rechnagel født 1 aug. 1891.

Hans Christian Rechnagel solgte 4 jan. 1908 ejendommen og købte i stedet huset V. Vedsted Vej 141. Ejendommen her solgte han til sønnen:

Peter Frederik Rechnagel

Han var født 12 maj 1881 og blev gift 27 marts 1908 med Ane Marie Bothilde Poulsen, der var født 30 nov. 1885 på Ribe Mark som datter af arbm. Jes Kristensen. De fik sønnen:

1. Hans Jørgen Rechnagel født 29 jan. 1910.

Peter Rechnagel var snedker ligesom faderen. Han synes at have forladt sognet allerede i 1910 uden dog at have solgt huset, som han først solgte i 1917. I huset bor i 1911 hans broder, Jens Hansen Rechnagel sammen med en mand ved navn Hans Jørgensen. De kalder sig fabrikanter og driver en agenturforretning fra ejendommen, men ejer ikke huset. Det blev solgt ifølge skøde læst 21 marts 1917 til:

Hans Lauridsen Schmidt

Han var født i Hviding 10 nov. 1852 som søn af Niels Pedersen Schmidt og Karen Marie Madsdatter. Han blev gift ca. 1876 med Marie Chri-

stine Pedersen. De fik 2 børn, der begge var født i Hviding på en gård nær den gamle præstegård. Deres navne:

1. Niels Karl Marius Valdemar Schmidt født 15 okt. 1877. Han har boet flere forskellige steder i V. Vedsted sogn.
2. Elias Maxmillian Schmidt født 22 nov. 1878.

I 1879 forlod Hans Lauridsen Schmidt Hviding, men det vides ikke hvor, han flyttede hen. Han dukker først op, da han som enkemand den 2 febr. 1894 bliver gift med Marie Tjørnelund, der var født 11 juli 1857 på ejendommen, Tøndervej 59, Sdr. Farup Mark. Hun var datter af husmand, Poul Mogensen Tjørnelund, der var broder til Jacob, Hans og Henrik Tjørnelund, alle født i Tobøl. Marie Tjørnelund havde arvet ejendommen Tøndervej 59 efter faderen i 1893 og bragte den nu til Hans Lauridsen Schmidt. I dette ægteskab fødtes en datter:

1. Pauline Marie Schmidt født 7 juli 1896. Senere gift med Andreas Wulff.

I 1918 solgte Hans L. Schmidt gården til Las Lassen og købte ejendommen her i V. Vedsted. Sdr. Kirkevej 3. Her døde Hans Schmidt 29. maj 1929, 75 år gammel. Hans kone, Marie døde 25 febr. 1945. Datteren Pauline arvede huset og boede her. Hun blev gift sidst i 1940-erne med:

Andreas Wulff

Han var født i Hjortlund 13 nov. 1893 og var enkemand. Han havde tidligere boet i huset, V. Vedsted Byvej 32, hvor hans første kone, Marie blev dræbt af en bombe fra et allieret fly den 5 april 1943. Andreas Wulff var arbejdsmand og døde 6 nov. 1952, 59 år gammel. Pauline Wulff døde 15 sep. 1977, 82 år gammel.

Niels Åge Grouleff Hansen

Han var født 30 nov. 1950 i Øster Vedsted som søn af gdr. Holger Hansen og Inger Marie Grouleff Jensen. Han blev uddannet lærer og var lærer først i V. Vedsted og senere i Ribe. Han solgte i 1982 huset til:

Tove Lind

Hun var født 25 aug. 1951 i Bramming og datter af Ella og Peter Lind. hun har 2 børn:

1. Marie Lind født 15 juni 1979 i Esbjerg.
2. Lotte Lind født 18 okt. 1983 i Esbjerg.

Tove Lind er lærer.

Sdr. Kirkevej

4-6-8-10-12--14-16-18

Boligforeningens huse i V. Vedsted
Opført 1989

Sdr. Kirkevej 4

Her bor Jenny Truelsen født 12 maj 1909. Se Sdr. Farupvej 2.

Sdr. Kirkevej 6

Her bor Helga Westergård født 1 juni 1929. Se V. Vedsted Vej 131.

Sdr. Kirkevej 8

Her bor Else Michelsen født 12 april 1914 i Århus. Se V. Vedsted Vej 94.

Sdr. Kirkevej 10

Her bor Inger Troelsen født 20 nov 1909 i Spandet. Se Mandøvej 16.

Sdr. Kirkevej 12

Her bor Anna Margrethe Truelsen født 3 april 1918. Se Sdr. Farupvej 42.

Sdr. Kirkevej 14

Her boede først Elna Marie Ditlefsen født 3 april 1915. Se V. Vedsted Vej 105. Hun kom på sygehus. Nuværende beboer kendes ikke.

Sdr. Kirkevej 16

Her bor Elva og Peter Sørensen. Se videre Mandøvej 14.

Sdr. Kirkevej 18

Her bor Karl Heinrich Phillip født 17 sep. 1920 i Brøns og søn af Marie Lausen og Wilhelm Heinrich Phillip. Karl Phillip blev gift 31 marts 1945 med Ellen Petrea Poulsen født 8 okt. 1922 i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 77. De boede i Gl. Hviding indtil de flyttede ind her 1990. Deres børn er:

1. Vilhelm Poulsen Phillip født 23 febr. 1946 Døstrup sogn. Han er gift med Grethe Andersen. De bor V. Vedsted Vej 29. Han er holdleder E.A.S.V.

2. Sonja Phillip født 17 maj 1952 i Døstrup sogn. Hun blev gift 20 maj 1972 i Skærbæk med Anton Marius Stenger. Hun er sekretær E.A.S.V. De bor i Skærbæk.
3. Martin Poulsen Phillip født 12 jan. 1956 i Gl. Hviding. Han blev gift 19 aug. 1983 i Hviding med Gitte Kåsgård Klausen. De bor Spækvej
4. Se der.

Sdr. Kirkevej 7



Denne ejendom, som idag ejes af ungdomshøjskolen hører til de ældgamle små husmandssteder, som lå her ved Sdr. Kirkevej. De små forbedelser eller husmandssteder hørte alle til den slesvigske del af landsbyen, og har været fæste under Haderslevhus. I ejendommen her boede i 1597:

Christian Mortensen

Han nævnes i en jordebog fra 1597.

Bakkart Laursen

Han nævnes i jordebøger fra 1602 – 1607 – 1620. Han svarede årlig af dette sted 8 skilling.

Jep Andersen

Han nævnes i alle jordebøger fra 1625 til 1640. Hans årlige pengeudgifter til Haderslevhus var på 8 skilling.

Jacob Andersen

Han har boet på stedet omkring 1660 og måtte svare 12 skilling i pengeafgifter.

Peder Christensen

Han nævnes kun i jordebogen fra 1672, og har sikkert kun boet ganske kort tid på stedet. Det er dog ikke sikkert, han har boet der netop i 1672, thi navnene i jordbøgerne blev ikke ændret hvert år, og en mand kunne godt være død selv om hans navn står som fæster af stedet.

Thomas Pedersen

Han har måske boet i huset siden 1665, thi dette år blev han gift, men dette kan ikke bevises. Han er født ca. 1612 og blev gift 15 okt. 1665 med Karen Sørensdatte. Børn i dette ægteskab:

1. Maren Thomasdatter døbt 24 juni 1666. Hun blev gift med den næste fæster af ejendommen, Niels Christensen.

Thomas Pedersen døde 26 aug. 1718, 106 år gammel. Han er det menneske, der har levet i V. Vedsted sogn, som har opnået den højeste alder, hvis kirkebøgerne er til at stole på. Hans kone, Karen Sørensdatte døde 21 jan. 1712, 81 år gammel.

Niels Christensen

Han var født ca. 1669 og blev gift 30 okt. 1698 med datteren i huset, Maren Thomasdatter. Han flyttede vel ind i huset på det tidspunkt, og fik fæstebrev i år 1700. Han måtte i fæstepenge betale 24 skilling. Huset bestod af 11 fag, heri både beboelse og stald. Ved huset var en kålgård og en lille toft, hvor der kunne sås en halv skp. byg. Han måtte på overdrevet og hede græsse 4 får eller 4 ungkreaturer. Hans besætning bestod af 1 ko og 2 får.

I ægteskabet mellem Niels Christensen og Maren Thomasdatter fødtes følgende børn:

1. Ellen Nielsdatter født maj 1699 og døbt 29 maj.
2. Niels Nielsen født 3 jan 1702.
3. Jens Nielsen født 18 sep. 1703.
4. Karen Nielsdatter født 4 aug. 1706.
5. Anne Nielsdatter født 3 sep. 1708.

6. Inger Nielsdatter født 16 april 1712.

Niels Christensen døde 18 okt. 1732, 63 år gammel. Hans kone, Maren Thomasdatter døde 13 maj 1746, knap 80 år gammel. Den næste fæster af ejendommen var:

Truels Jensen

Han var født i V. Vedsted præstegård 28 marts 1710 og var søn af daværende præstegårdsforpagter, Jens Pedersen og Ingeborg Truelsdatter. Han blev gift 20 nov. 1739 med Mette Jesdatter, der var født 8 jan. 1714 på naboejendommen, Sdr. Kirkevej 1 som datter af hmd. Jes Hansen og Bodil. Truels Jensen overtog vel i 1739 den lille fæsteforbedelse. I 1762 lånte han penge, ialt 200 daler af naboen, Michel Bennedsen, Sdr. Kirkevej 13. Allerede året efter lånte han igen penge, nemlig 20 rdl. Disse penge lånte han af Claus Jensen i Sdr. Farup. Disse lån tyder på at der har været brug for ret store pengebeløb og muligvis er de bygninger, som i dag danner rammen om det nuværende hus opført omkring 1762. Indtil for ca. 40 år siden fandtes der i dette hus rigtige alkover.

Truels Jensen og Mette Jesdatter fik 7 børn:

1. Peder Truelen født 29 juli 1740.
2. Bodil Truelsdatter født 9 juli 1742.
3. Ingeborg Truelsdatter født 8 marts 1745. Død 23 aug. 1745, 5 mdr.
4. Anders Truelen født 28 juli 1746. Han blev gift 29 jan. 1780 med Dorthé Knudsdatter fra Sejstrup. Se matr. nr. 69, forsvundet hus nordøst i byen, V. Vedsted Vej 64.
5. Jens Truelen født 31 aug. 1749.
6. Jes Truelen født 18 juli 1753. Død 18 juni 1754, 11 mdr.
7. Ingeborg Truelsdatter født 25 juli 1755. Død 7 dec. 1755, 4 mdr. gammel.

Truels Jensen døde 20 sep. 1771, 61 år gammel. Mette Jesdatter, hans kone, er ikke fundet død i V. Vedsted. Ejendommen blev i begyndelsen af 1770-erne fæstet af:

Peder Pedersen Morsbøl

Han kaldes også Peder Pedersen Morsbøl den Yngre, thi han bar samme navn som faderen, Peder Pedersen Morsbøl. Peder Morsbøl den Yngre var født 1 jan. 1754 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 1. Han blev gift første gang i Hviding kirke 10 okt. 1783 med Zidsel Lauritsdatter fra Hviding. De boede først i et hus i Høgsbro, og her fødtes en søn, Thomas Hansen Pedersen den 25 okt. 1784, men han døde 14 nov.

samme år. Hans kone Zidsel døde også kort efter og Peder Pedersen Morsbøl flyttede nu til huset her i V. Vedsted.

Huset her havde han fæstet sammen med faderen og boede ikke her ret længe. Han afstod ifølge fæstebrev af 2 jan. 1785 ejendommen til Johannes Christensen og flyttede til gården, Mandøvej 14. Her findes redegjort for hans familieforhold. I 1785 beboes ejendommen af:

Johannes Christensen

Han var født 27 febr. 1758 i Sdr. Farup på ejendommen matr. nr. 41, et hus, som nu er borte. Han var søn af hmd. Christian Nissen og Anna Frantzdatter. Den 25. juni 1784 blev han viet til Anne Marie Pedersdatter, der var født 17 marts 1760 på gården. Rosengården, ungdomshøjskolen. Johannes Christensen boede kun i huset her 3-4 år, han flyttede i 1788 tilbage til Sdr. Farup, hvor han overtog sin fødestavn. Ang. hans familieforhold se Sdr. Farup matr. nr. 41. Ejendommen her blev solgt til:

Niels Davidsen

Han overtog fæstet og fik kontrakt på huset 7 april 1788, prisen var 350 rdl. Han boede ikke selv i huset, thi han var kromand i V. Vedsted og boede V. Vedsted Vej 147. Han havde lejefolk i huset og i 1795 solgte han da ejendommen til lejer:

Michel Lauritsen

Han fik fæstebrev på ejendommen 18 maj 1795. Han var født 4 april 1770 på gården Skoleallé 6, Rosengården. Han var søn af gdm. Laurits Michelsen og svoger til Niels Davidsen, der var gift med hans søster. Michel Lauritsen blev gift 17 nov. 1792 med Dorthe Hansdatter, der var datter af gdm. Hans Jepsen på gården, Skoleallé 4 i V. Vedsted. Hun var født i Mjolden sogn ca. 1767. De fik følgende børn:

1. Mette Kiestine Michelsdatter født 20 sep. 1793. Død 25 juli 1794.
2. Hans Lauritsen Michelsen født 15 maj 1796. Han var i live i 1803.
3. Hans Peter Michelsen født 8 juni 1795. Død 10 juni 1795.

Michel Lauritsen døde 18 sep. 1798 kun 28 år gammel. Stedet blev nu igen overtaget af Niels Davidsen 2. jan. 1799. Michel Lauritsens enke Dorthe Hansdatter blev gift igen den 29 marts 1799 med:

Bertel Nissen

Han overtog fæstet fra Niels Davidsen den 7 nov. 1799. Han var født i Birkelev, Vodder sogn ca. 1761 og fik i ægteskabet med Dorthe Hans-

datter 2 børn:

1. Mette Kiestine Bertelsdatter født 15 aug, 1799. Hun døde 30 okt. 1799.
2. Michel Lauritsen Bertelsen født 8 dec. 1800.
Bertel Nissen døde 19 sep. 1803, 42 år gammel. Hans enke, Dorthe Hansdatter blev gift for tredje gang den 3 nov. 1804 og nu med :

Niels Nielsen Greisen

Han var født 22 april 1771 i V. Vedsted som søn af Niels Gregersen. Han fik i sit ægteskab med Dorthe Hansdatter 2 børn:

1. Niels Bertelsen Nielsen født 1 aug. 1805.
2. Kirsten Marie Nielsdatter født 15 april 1808. Det blev hende, der skulle føre slægten videre på stedet.

Niels Nielsen Greisen døde 10 jan. 1836, 64 år gammel og hans kone, Dorthe døde 25 okt. 1855 i den høje alder 88 år gammel. I 1840 blev den lille ejendom overtaget af datteren og svigersønnen.

Niels Hansen

Han købte stedet ifølge kontrakt af 29 juli 1840 og fæstebrev 14 aug. 1841. Han var født i Sdr. Skast ca. 1809 og blev gift 5. juni 1839 med Kirsten Marie Nielsdatter, der var født på stedet. Børn fra dette ægteskab:

1. Karen Nielsdatter Skads født 5 maj 1839. Død 8 maj 1841, 1/2 år gammel.
2. Niels Nielsen Skads født 5 okt. 1839. Han overtog ejendommen senere.
3. Hans Peder Nielsen Skads født okt. 1844. Han forblev ugift og boede hele sit liv på fødestedet. I daglig tale blev han kaldt Hans Greisen, navnet Greisen stammer fra morfaderen. Han var landsbyens kloge mand, og konkurrent til læge og dyrlæge, men han tog næsten intet for sin flid og ihærdighed. Han var også landsbyens slagter og huskes endnu af ældre mennesker i sognet.

Det lille husmandssted som Niels Hansen var fæster af, var på ca. 4 ha. Det var det areal, som blev tildelt stedet ved udskiftningen i 1770-erne. Den gang blev der ikke taget hensyn til husmændene, thi den jord, som blev tildelt ejendommen var nogle ufrugtbare sandbakker vest for landsbyen.

Niels Hansen, som nu kaldtes Skads, døde 15 juni 1762, 55 år gammel. Han var til sidst sindsforvirret og hængte sig selv. Hans enke, Kirsten Marie Nielsdatter drev ejendommen videre og købte mere jord ind til

denne. Hun døde 14 juni 1879, 70 år gammel. Efter hendes død blev ejendommen tilskødet sønnen:

Niels Nielsen Skads

Han var født på stedet og uddannet skrædder, men drev efterhånden et ret omfattende landbrug, idet han også købte jord ind til ejendommen. Han blev gift 4 marts 1881 med Karen Margrethe Møller, der var født i Rejsby 3 aug. 1847 som datter af Kaspar Mathiasen Møller og Hanne Marie Jensdatter. (R.4). I dette ægteskab fødtes datteren, Kirstine Marie Skads den 25 juni 1882, og det blev hende, der arvede huset. Hun kendes dog bedst for eftertiden under navnet Kirstine Greisen. Karen Margrethe Møller hendes moder døde 23 febr. 1887, 39 år gammel og faderen, Niels Nielsen Skads døde 12 april 1903, 60 år gammel.

Kirstine Greisen overtog nu ejendommen og megen jord blev solgt bort. Hendes fader havde 1888 solgt en byggegrund til Johannes Jespersen With, der ligger huset, Mandøvej 3. Den 26 nov. 1910 blev Kirstine Greisen gift med:

Johannes Petersen

Han blev født 19 juni 1883 i Holbæk og var søn af købmand, Frands Peter Petersen og Hanne Margrethe Nielsen. Han fik tinglæst adkomst til ejendommen 18 okt. 1811. Han var uddannet tømrer og meget dygtig, men han blev slave af spiritus og endte sit liv på et statshospital. Der fødtes ingen børn i ægteskabet med Kirstine Skads, der døde 5 okt. 1964, 82 år gammel. Efter hendes død solgte arvingerne huset til:

Ungdomshøjskolen.

Sdr. Kirkevej 9

En af de gamle slesvigske husmandssteder, som indtil 1864 hørte under Haderslevhus. Det var en af såkaldte fæsteforbedelser, som lå langs Sdr. Kirkevej. Den første fæster, hvis navn kendes var:



Oluf Pedersen

Han var bruger af stedet i slutningen af 1500-tallet og betalte 8 skilling i landgilde. Den næste var:

Las Petersen

Han nævnes i en jordebog fra 1620 som fæster af ejendommen og havde samme landgildeydelse som forrige. Efter Las Petersen følger:

Anders Christensen

Han nævnes i jordebøger fra 1625 til 1640. I 1659 – 60 sker den store udskiftning af navne i jordebøgerne på grund af pesten og vi træffer også her en ny mand:

Las Jørgensen

Han nævnes i jordebøger fra 1664-65, men er måske allerede borte på det tidspunkt. Hans efterfølger var:

Hans Brorsen

Han har boet i huset omkring 1672, thi han nævnes dette år i en jordebog. Han blev gift 31 maj 1668 med Maren Mortensdatter. Dette ægtepar flyttede dog hurtigt fra ejendommen, idet de fæstede gården matr. nr. 12, en nu forsvunden gård, som har ligget på Smalhale i V. Vedsted. Fæstet af stedet her gik nu til:

Michel Madtzen

Han kaldtes også Michel Madtzen Kurfyrst og må have fæstet ejendommen ca. 1676, thi dette år blev han gift i V. Vedsted kirke med Karen Olesdatter. Deres børn var:

1. Et barn døbt 10. okt. 1676. Præsten har ikke skrevet navn.
2. Anne Michelsdatter døbt 1. jan. 1679.
3. Madtz Michelsen døbt 24. juli 1681.

Michel Madtzen Kurfyrst nævnes i jordebøger helt frem til 1723, men er ikke fundet død i V. Vedsted kirkebog. Hans kone, Karen Olesdatter døde 27. juni 1698, 44 år gammel. Den næste fæster af ejendommen var:

Corfids Pedersen

Han har haft stedet fæstet fra omkring 1720, men har boet i V. Vedsted somm indsidder mange år før. Han blev gift 3. febr. 1695 i V. Vedsted kirke med Ellen Nielsdatter, der var født ca. 1669. De fik følgende børn:

1. Søren Korfidsen født 14. okt. 1695. Han blev senere bosat i Tved ved Ribe.
2. Niels Korfidsen født 6. aug. 1697. Han blev senere fæstet af sin fødestavn.
3. Anne Korfidsdatter født 30. okt. 1699. Død 7. dec. 1727, 28 år gammel.
4. Niels Korfidsen døbt 29. aug. 1700. Han hører ikke hjemme her, thi han har et barn, som Corfids Pedersen fik med den ugifte pige, Karen Jensdatter.

Corfids Pedersen er ikke fundet død, men hans kone Ellen døde 19. febr. 1745, 74 år gammel. Da var ejendommen forlængst fæstet af sønnen:

Niels Korfidsen

Han var født 1697 og overtog stedet ca. 1730. Han blev gift ca. 1726 med Karen Jensdatter, der var født ca. 1711, men ikke i V. Vedsted. De fik 8 børn:

1. Jens Nielsen Korfidsen født 24. maj 1727. Han blev gift 20. okt. 1758 i Hviding kirke med Hanna Hansdatter. De fik ejendommen i Råhede.
2. Anne Nielsdatter Korfidsen født 14. nov. 1729.
3. Anne Marie Korfidsen født 27. sept. 1732.

4. Ellen Nielsdatter Korfidsen født 21 marts 1737.
 5. Maren Nielsdatter Korfidsen født 26 febr. 1740. Død 18 april 1746, 6 år gammel.
 6. Bodel Nielsdatter Korfidsen født 16 sep. 1743. Død 23 marts 1744, 6 mdr. gammel.
 7. Andreas Nielsen Korfidsen født 5 okt. 1748.
 8. Birgitte Maria Nielsdatter Korfidsen født 17 dec. 1750. Se Sdr. Kirkevej 2.
- Niels Korfidsen døde 12 juni 1782, knap 85 år gammel og hans kone, Karen Jensdatter døde 29 nov. 1772, 62 år gammel. De var da begge af-tægtsfolk, og stedet blev fæstet af:

Claus Nissen

Han var født 3 febr. 1724 i V. Vedsted og søn af Nis Andersen Kromand og Maren Andersdatter. Han blev gift 2 nov. 1760 med Johanne Jensdatter og de fik 3 børn:

1. Maren Clausdatter født 16 febr. 1762. Hun døde som ugift væverske 25 aug. 1830, 68 år gammel.
2. Anna Clausdatter født 14 aug. 1765. Hun blev senere gift med den næste fæster af ejendommen.
3. Mette Marie Clausdatter født 11 dec. 1769. Død 27 dec. 1799, 30 år gammel.

Claus Nissen døde 21 maj 1798, 65 år gammel. Hans kone, Johanne Jensdatter er ikke død i V. Vedsted sogn. Den næste fæster af den lille ejendom blev:

Michel Hansen

Han var født i Vesterbæk, Roager sogn ca. 1762, og blev gift med datteren på stedet, Anna Clausdatter, der var født 1765. Michel Hansen fik fæstebrev dateret 7 nov. 1799 og i hans ægteskab med Anna Clausdatter fødtes 2 børn:

1. Mette Marie Michelsdatter født 1 marts 1803. Hun blev gift, og de fik stedet.
2. Hans Clausen Michelsen født 15 dec. 1805.

Michel Hansen døde 17 maj 1832, 60 år gammel. Han faldt pludselig om på vejen ved Rejsby, da han drev kreaturer til marked. Anna Clausdatter, hans kone, døde 24 jan. 1821, 56 år gammel. Efter Michel Hansens død blev ejendommen overtaget af svigersønnen:

Anders Enevoldsen

Han var født 15 sep. 1803 på ejendommen, Vester Bjergvej 2 i V. Vedsted og søn af hmd. Enevold Pedersen. Anders Enevoldsen blev gift 5 juni 1830 Mette Marie Michelsdatter, der var født på stedet 1 marts 1803. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Hans Andersen Enevoldsen født 9 maj 1831.
2. Michel Hansen Enevoldsen født 21 jan. 1832.
3. Anne Marie Enevoldsen født 18 jan. 1835.
4. Maren Enevoldsen født 12 maj. 1837. Hun døde ugift 7. sep. 1874.
5. Margrethe Hansine Enevoldsen født 20 aug. 1839.

Den 14 febr. 1847 døde Anders Enevoldsens kone, Mette Marie Michelsdatter, 44 år gammel. Anders Enevoldsen blev atter gift ca. 1850 med Kirstine Marie Jensdatter, der var født 1810, men ikke i V. Vedsted, og de blev heller ikke gift i V. Vedsted.

I dette ægteskab fødtes sønnen:

1. Jens Hansen Enevoldsen født 4 okt. 1851 og døde 7 juni 1851, 8 mdr. gammel. *2. Bruun: JENS MIKKELSEN ENEVOLDSEN*
Anders Enevoldsens anden kone. Kirstine Marie Jensdatter døde 21 sep. 1865, 55 år gammel. Han døde selv som en meget gammel mand den 2 jan. 1890, 86 år gammel. Ejendommen var da forlængst overtaget af:

Claus Laustsen

Han skrives i kirkebogen også som Claus Lauridsen. Han var født 19 jan. 1827 i huset, V. Vedsted Vej 143 og blev gift ca. 1854 med Ane Kirstine Hansen, der var født ca. 1822 i Sneum og datter af Hans Muldvad. Claus Lauridsen og Ane Kirstine fik 4 børn:

1. Laust Jannicksen Clausen født 8 juli 1855. Han overtog 1897 sit fødehjem.
2. Maria Clausen født 21 sep. 1857.
3. Kirstine Marie Clausen født 12 april 1860.
4. Kristiane Clausen født 2 aug. 1864. Hun blev gift 8 april 1890 i V. Vedsted kirke med Martin Peter Bruun. Se Vester Bjergvej 3 i V. Vedsted.

Claus Lauridsen døde 3 marts 1882, 55 år gammel og hans kone, Ane Kirstine Hansen var død 26 okt. 1876, 55 år gammel.

Den 12 aug. 1879 mageskiftede Claus Lausten sin ejendom med Enevold Peter Nielsen. Han var ejer af ejendommen Vester Bjergvej 2 og flyttede nu til Sdr. Kirkevej 9. Enevold Peter Niensens familieforhold, se Vester Bjergvej 2. Enevold Peter Nielsen solgte i 1888 ejendommen her til Laust Klausen og flyttede nu til Øster Vedsted, hvor

han var postbud. Den nye ejer var:

Laust Klausen

Han var født på ejendommen her 8 juli 1855 og gift 12 nov. 1881 med Karoline Mathilde Andersen, der var født 30 dec. 1857 på Rønmø. Han blev gift, mens han endnu boede på ejendommen Vester Bjergvej 2, og her blev de 3 ældste af ægteparrets 6 børn født:

1. Ane Kirstine Klausen født 25 sep. 1882. Hun blev gift 30 april 1905 med Niels Lorenzen Holm, der var født 1882 i Toftlund. Gårdmand i Fole.
2. Frederikke Klausen født 29 nov. 1883.
3. Klaus Kristian Klausen født 14 maj 1886.
4. Frederik Andersen Klausen født 26 dec. 1889.
5. Kristine Klausen født 4 nov. 1892.
6. Aksel Klausen født 2 okt. 1898. Han overtog senere den lille ejendom her.

Laust Klausen døde 3 nov. 1922, 67 år gammel. Ejendommen blev samme år overtaget af sønnen:

Aksel Klausen

Han havde dog i marts 1922 købt en anden gård i V. Vedsted, nemlig, Mandøvej 20. Han flyttede nu til denne gård, og jorden som hørte til huset her lagde han til ejendommen Mandøvej 20. Huset her blev solgt i marts 1922 til:

Ellen Bergmann

Hun var datter af Christian Diederick Jørgensen og Anne Christine. Se V. Vedsted Vej 131. Hun var enke, hendes mand, Frits Bergmann faldt i Frankrig 1915 under første verdenskrig. Hun havde en søn:

Frits Bergmann født 5 jan. 1915 i Hennekesdam ved Jels. Han fik faderens navn. Han bor nu i huset Mandøvej 5. Ellen Bergmann døde i 1969 og huset blev af Frits Bergmann solgt til:

Henrik Noer og Ann La Cour Noer

Henrik Noer er født 10 juli 1945 i Jernved og blev gift 6 juni 1968 i V. Vedsted med Ann La Cour Madsen, der er født 5 febr. 1946. Hun er datter af forstander på ungdomshøjskolen, Jens Kristian La Cour Madsen og Anne Marie Ratzer. Ann og Henrik Noer boede en tid i huset, Sdr. Kirkevej 7, mens de lod huset her restaurere fra grunden af. De fik 2 børn:

1. Rebecca La Cour Noer født 30 jan. 1970. Hun er lærerstuderende og bor i Ribe.
2. Jacob Noer født 2 febr. 1975. Han er gymnasielev.
Efter Jens Christian La Cour Madsens død 20 dec. 1978 blev Henrik Noer forstander på ungdomshøjskolen, og huset blev solgt ifølge skøde lyst 7 marts 1979 til:

Ragnhild Lønne og Jan Troelsen

Ragnhild Bilstoft Lønne er født 3 april 1957 i Nr. Farup og datter af Peder Lønne og Mary Helene Bilstoft. Jan Bejer Troelsen er født 24 marts 1954 på gården. Sprækvejvej 3. Han er søn af Kristine og Svend Troelsen. Se Sprækvej 3. Ragnhild og Jan har 3 børn:

1. Stine Lønne Troelsen født 9 okt. 1982 i V. Vedsted.
2. Sanne Lønne Troelsen født 18 maj 1984 i V. Vedsted.
3. Mette Lønne Troelsen født 22 maj 1991 i Egebæk.

Ragnhild og Jan solgte huset i 1986 og lod i 1987 bygge et nyt hus på Harevej 24, hvor de flyttede ind i foråret 1987. Boede til leje 3 måneder i Lyngtoft 7. Hv. Huset på Sdr. Kirkevej 9 blev solgt 1 dec. 1986 til:

Lisbeth Bunde og Jørgen Vind Jensen

Lisbeth Bunde er født 21 marts 1948 i København og datter af Inger og Hans Bunde i Ribe. Hun blev gift 29 marts 1986 med Jørgen Vind Jensen, der er født 1 juni 1934 i Varde og søn af Bodil Vind Jensen og Niels P. Jensen i Varde. Lisbeth og Jørgen Vinds børn:

1. Tore Vind Jensen født 10 marts 1978 i Plougstrup, Jernved sogn.
2. Kåre Vind Jensen født 27 dec. 1979 i Plougstrup, Jernved sogn.

Sdr. Kirkevej 13

Denne gård var oprindelig på 2 ottinger og hørte indtil reformationen i 1530-erne under korsbrødreklosteret i Ribe. Kom der efter under Spandetgård for i 1614 at havne hos Gert Rantzau, der lagde den til godset Lindeved. I 1790-erne blev gården selveje. Det var dog kun 1 1/2 otting som hørte under Lindeved. Den 1/2 otting hørte til det kongerigske område og hørte fra 1770 til 1722 under ryttergodset. Gårdens bygninger, som i dag ligger lidt tilbagetrukket fra Sdr. Kirkevej lå tidligere længere i nord. Den første kendte fæster på denne gård var:



Søren Pedersen

Han var fæster af denne i midten af 1600-tallet. Han efterfulgtes af:

Christian Jørgensen

Han har sikkert fæstet gården omkring 1660 efter pesten i 1659. Han var gift med Bodil, der var født ca. 1625. De havde i hvert fald en datter, Leene, der var født 1665. Christian Jørgensen blev ingen gammel mand. Han døde i april 1667. Hans enke, Bodil døde 9 marts 1700, 75 år gammel. Efter Christian Jørgensens død blev gården fæstet af:

Laurids Brodersen

Han var født ca. 1640 og blev gift 2 nov. 1673 med Mette Lasdatter, der var født ca. 1644. De fik følgende børn:

1. Maren Lauridsdatter døbt 6 maj 1674.
2. Christian Lauridsen døbt 26 nov. 1676. Død 22 april 1701, 14 år gammel.
3. En datter døbt 7 dec. 1679.
4. Las Lauridsen døbt 10 dec. 1682. Overtager gården, Skolealle 2, Østgården.
5. Anne Lauridsdatter døbt 27 jan. 1684. Gift 1721 med Jesper Hansen Puggård, Sdr. Kirkevej 27 og Skolealle 1.

Laurids Brodersens død er ikke indført i kirkebogen, men han er sikkert død omkring 1690. Hans kone døde 11 marts 1731 i en alder af 87 år.

Omkring 1690 er gården fæstet af:

Bened Mikkelsen

Han var født i april 1668 på gården matr. nr. 4 på Degnetoftevej 2. Han var søn af Mikkel Bennedsen. Bened Mikkelsen blev gift 1 nov. 1691 med Leene Christensdatter, der var født på gården her 1665. Datter af Christian Jørgensen. De fik i ægteskabet 8 børn:

1. Kirsten Bennedsdatter født 14 nov. 1692. Hun blev gift 1721 med Hans Andersen Kromand. Se V. Vedsted Vej 127.
2. Christen Bennedsen født 20 sep. 1695. Død 25 sep. 1695.
3. Bodil Bennedsdatter født 23 okt. 1696. Hun blev gift 1724 på gården, matr. nr. 4 i V. Vedsted på Degnetoftevej 2.
4. Mikkel Bennedsen født 1699 og døbt 29 maj 1699. Han fik senere fødegården.
5. Christian Bennedsen født 5 juni 1702. Død 15 nov. 1702.
6. Anne Bennedsdatter født 19 okt. 1703. Død 1 juli 1705.
7. Anne Bennedsdatter født 3 juni 1706. Død 12 maj 1826, 19 år gammel.
8. Else Bennedsdatter født 5 jan. 1710. Hun blev gift med Knud Nielsen på gården V. Vedsted Vej 119. Se der.

Bened Mikkelsen døde 13 marts 1740, 72 år gammel. Hans kone, Leene Christensdatter døde 25 okt. 1741, 76 år gammel. Gården blev overtaget af sønnen:

Mikkel Bennedsen

Han, der var født på gården 1699, blev gift 1747 med Karen Thomasdatter fra Darum. Der fødtes et barn i deres ægteskab, det var sønnen:

1. Bendix Mikkelsen født 2 aug. 1750. Død 30 okt. 1751.

Der var nu ingen livsarvinger til gården, og der blev derfor skrevet et arveforlig af 15 maj 1768. Ifølge dette skulle Hans Andersen Kromands 3 børn, Bened, Claus og Else samt Hans Jørgensens 4 børn, Jørgen, Bened, Mikkel og Kirsten samt Knud Niensens 2 børn, Bendix og Maren arve deres efterladenskaber. De var alle fætre eller kusiner til Mikkel Bennedsen. Han døde 9 juni 1780, 81 år gammel. Hans kone, Karen Thomasdatter døde 20 juni 1791, 70 år gammel. Gården var da forlængst afstået til fætteren:

Bened Hansen

Han var søn af Hans Jørgensen og født 16 marts 1729 på gården matr. nr. 4 på Degnetoftevej 2. Han tjente hos Mikkel Bennedsen i 1769 og

har vel overtaget gården samme år, som en af arvingerne. Han blev aldrig gift, men drev gården i mange år. Den var efter udskiftningen i 1770-erne på ca. 50 ha. Bened Hansen døde 7 aug. 1790, 61 år gammel. Gården blev da solgt til:

Niels Lassen

Han fik skøde på denne 16 sep. 1793. Hvem han var, og hvor han kom fra vides ikke. Han havde kun gården i godt et år, thi den 14 nov. 1794 solgte han den til:

Lars Jensen

Han havde gården i et år. Han var gift med Karen og hun fødte 22 jan et barn, men både mor og barn døde i fødslen. Han forlod da igen landsbyen og solgte gården ifølge skøde af 10 nov. 1795 til:

Michel Moltesen

Han var født 10 maj 1773 på gården, V. Vedsted Vej 127. Han var søn af Molte Michelsen. Han blev gift 17 april 1795 med Maren Lauridsdatter, der var født 6 maj 1774 på gården V. Vedsted Vej 113 som datter af landsbyen største gårdmand, Laurids Lauridsen. De fik 2 dødfødte børn:

1. En datter født 23 nov. 1795.

2. En datter født 10 sep. 1796.

Den 22 febr. 1797 døde Michel Moltesen, 23 år gammel. Hans enke, Maren blev gift igen og nu med:

Laurids Andersen

Han var født 7 sep. 1769 på gården, Mandøvej 16 i V. Vedsted, som søn af Anders Lauridsen. Laurids Andersen blev gift med Maren 7 okt. 1797, altså kun 8 måneder efter hendes første mands død. Netop på årsdagen for Michel Moltesens død fødte hun en dødfødt datter, den 22. febr. 1798. Hun døde selv 16 juli 1798, 24 år gammel. Laurids Andersen blev gift påny og nu med en søster til hans afdøde kone, Anna Lauridsdatter, der var født 21 okt. 1780. Dette bryllup stod den 19. okt. 1798. I dette ægteskab fødtes 3 børn:

1. En dødfødt søn født 15 juni 1800.

2. Maren Lauridsdatter født 21 okt. 1801.

3. Else Marie Lauridsdatter født 18 aug. 1804. Død 4 nov. 1804.

Laurids Andersen overtog gården her i 1797 og i 1803 solgte han 3 tdr. land ager og 3 tdr. lang eng til Anders Lassen Nielsen på gården, Sdr.

Farupvej 42. Det var den jord, som havde hørt til de kongerigske enklaver. Den 23 jan. 1806 solgte han resten af gården ca. 45 ha. til Anders Lassen Nielsen, der nu var flyttet til Okholm. Ulvehøjvej 16. Laurids Andersen blev dog boende i gården et par år endnu, indtil han den 15 juni 1809 købte sin fødegård, Mandøvej 16. Se der. Anders Lassen Nielsen sælger i 1809 den ene otting af gården til Hans Tonnesen, medens han lægger resten til sin egen gård i Okholm, Under matr. nr. 75. Gården her er nu på ca. 25 ha. og bonden er:

Hans Tonnesen

Han var ikke fra V. Vedsted og var gift, da han flyttede ind på gården. Hans kone, Esther Nicolajsdatter døde 6 dec. 1826 som aftægtskone på gården. Hans Tonnesen solgte den 8. nov. 1820 gården til:

Ole Sørensen Brorsen

Han var født i Råhede 22 april 1795 som søn af Anders Jessen Brorsen og Else Nielsdatter. Han blev gift 14 okt. 1820 med Anne Kirstine Pedersdatter født i Skærbæk 1791. De fik i ægteskabet 4 børn:

1. Esther Brorsen født 13 okt. 1821.
2. Anders Brorsen født 5 juli 1823.
3. Peder Andersen Brorsen født 7 sep. 1826.
4. Else Brorsen født 3 maj 1830. Gift 1854 med Hans Jepsen Nielsen i Farup sogn.

Ole Sørensen Brorsen led stor skade ved stormfloden i 1825 og fik i erstatning 40 rdl. Han døde 27 okt. 1835, 41 år gammel. Hans enke, Anne Kirstine Pedersdatter giftede sig nu med:

Poul Sivertsen

Deres bryllup stod den 19. nov. 1836. Han var født i Hviding 11 juli 1801 og søn af Anders Poulsen og Anne Pedersdatter, gårdfolk i Hviding. Der blev ikke født børn i Poul Sivertsens ægteskab. Han døde af stivkrampe 15 okt. 1851, 50 år gammel. Gården blev i 1852 solgt til:

Anders Nielsen Lund

Han var født i Skærbæk 1797 og gift ca. 1848 med Anne Cathrine Pedersen, der er født ca. 1818 i Sdr. Sejerslev og datter af Evald Pedersen og Lene Cathrine. De boede først i Daler, indtil de i 1852 købte gården her. Fra deres ægteskab kendes 2 børn:

1. Johanne Marie Lund født 1748 i Daler. Hun blev gift i V. Vedsted kirke den 28. okt. 1873 med Grænsegendarm, Mads Jensen Toft, der

var født i Skodborg 6 aug. 1838.

2. Niels Andersen Lund født 31 okt. 1857 i V. Vedsted. Han fik gården efter faderen.

Anders Nielsen Lund døde 21 juni 1886, 88 år gammel. Hans kone, Anne Cathrine Pedersen døde 1. juli 1897, 79 år gammel. Gården blev i 1884 overtaget af sønnen:

Niels Andersen Lund

Han flyttede samme år gårdens bygninger til det sted, hvor de nu ligger. Han blev gift 28 juni 1884 med Kirstine Dorthea Marie Clemmesen, der var født på gården, Ulvehøjvej 15 den 29 maj 1858 og datter af Clemmen Mikkelsen, Niels Lund og Kirstine Dorthea fik følgende børn:

1. Meta Kirstine Lund født 8 aug. 1885. Gift med Hans H. Klåby.
2. Tøste Lund født 26 juli 1890.
3. Ane Kathrine Lund født 9 nov. 1895.

Niels Andersen Lund døde 14 maj 1899, 41 år gammel. Hans kone, Kirstine Dorthea døde 30 jan. 1899, 41 år gammel.

Efter Niels Andersen og hans kones død i 1899 blev gården solgt af skifteretten til:

Christen Nissen Andersen

Han havde i 1901 solgt den gård han hidtil havde haft, Skolealle 6 (Rosengården). Han købte nu gården her, som havde langt bedre bygninger. Skødet blev tinglæst 30 okt. 1901.

Han var født 1866 på gården, Skolealle 6 og gift i 1888 med Andrea Andersen. De fik 3 børn:

1. Ester Marie Andersen født 11 maj 1889. Død 20 juli 1906, 17 år gammel.
2. Anne Kirstine Andersen født 4 juni 1899. Død 12 marts 1917, 17 år gammel.
3. Svend Andersen født 30 juli 1904. Han fik senere gården, men aldrig skøde på denne.

Christen Nissen Andersen mistede sin kone tidligt. Selv blev han en meget gammel mand. Han døde 31 jan. 1957, 90 år gammel.

Svend Andersen

Han blev gift 29 nov. 1929 med Augusta Charlotte Marie Leny Jahde, der var født i Kiel 30 dec. 1904. Hun var datter af bogtrykker, Robert Jahde og Alma Emmy Augusta Leny. Deres børn:

1. Anne Helene Andersen født 4 okt. 1930.

2. Edith Andersen født 4 aug. 1933.

3. Arne Andersen født 14 marts 1935.

Anne Helene blev gift 27 nov. 1951 med Hans Egstrøm Lauridsen. De sad til leje i huset V. Vedsted Vej 133 fra 1951 til 1958 og her fødtes deres 2 børn:

1. Jytte Egstrøm Lauridsen født 20 dec. 1951.

2. Else Marie Egstrøm Lauridsen født 24 dec. 1952.

De flyttede til Seem sogn, Warming.

Edith Andersen blev gift 15 okt. 1955 med Niels Hansen. De blev forpagter af præstegården, Lundsmarkvej 4.

Svend Andersen døde under høstarbejde 17 aug. 1949, 45 år gammel, og Charlotte Andersen døde hos datteren i Lundsmark 14 febr. 1961, 57 år gammel.

Svend Andersen havde drevet gården siden 1929, men han fik aldrig skøde på denne. Det var først sønnen, Arne Andersen, der fik skøde på denne i 1956.

Gården var forpagtet ud til Claus Okholm i en årrække. Han boede med sin kone, Ruth og 4 børn i gården, Sdr. Kirkevej 27. Se der. Den 1 nov. 1955 flyttede han med familie ind i gården her og boede her indtil den 28 febr. 1958.

Nu flyttede ejeren ind i gården og det var:

Arne Andersen

Han var født på stedet 14 marts 1935 og blev gift 22 febr. 1958 i Rejsby kirke med Ruth Helsinghoff Gotthardsen, der var født 25 sep. 1936 i Rejsby som datter af Karoline og Johannes Gotthardsen. Ruth og Arne Andersen fik en søn:

1. Ivan Andersen født 29 nov. 1959. Han bor i huset Smalhale 4 i V. Vedsted.

Da Arne Andersen i 1956 fik skøde på gården var der til denne et areal på 17 ha. Ved jordfordeling i 1981 blev jordene frasolgt gården. I dag er der til bygningerne knap 2 ha.

Sdr. Kirkevej 17, Skovmark

Denne gård hører til den kongerigske del af V. Vedsted, og har hørt under domkapitlet i Ribe helt fra middelalderen. Gården har dog ikke

ligget her helt fra Vikingetiden, men er en gang i middelalderen udstykket fra den østlige gård i V. Vedsted fra det sted, hvor nu gården V. Vedsted Vej 91 ligger. Gården her havde helt fra ældgammel tid et stykke toftejord, som lå her ved den østligste gård, det vidner om at gården er udstykket her fra. Dette stykke toftejord blev bebygget i 1860. Gården hørte under domkapitlet indtil 1660, men blev så lagt til Riberhus, for derefter at komme under Ribe Hospital. Bønderne på gården var nu fæstere her under til 1794, da gården blev købt til selveje. Gården var på 2 ottinger og efter 1688 på 5 tdr. 6 skp. hartkorn. Gårdens navn er i dag, Skovmark. Den første fæster som vides at have boet på denne gård var:



Niels Hansen

Han var født ca. 1626 og blev gift ca. 1660 med Johanne, der var født ca. 1628. De fik 2 døtre:

1. En datter født før kirkebogen i V. Vedsted findes, altså før 1665.
2. Maren Nielsdatter døbt 24 sep. 1665. Hun blev den der fortsatte på gården.

Den 1 okt. 1688 døde Niels Hansen, 62 år gammel. Hans enke Johanne drev gården videre. Hun døde 28 jan. 1708, 79 år gammel som aftægtskone. Den næste fæster af gården var:

Knud Pedersen

Han fik fæstebrev 19. marts 1703. Han var født i Hviding 1647 og blev gift med datteren på gården, Maren Nielsdatter den 21. okt. 1703. Der blev ikke født børn i dette ægteskab. Knud Pedersen døde 13 aug. 1720, 73 år gammel. Den næste fæster af gården var:

Niels Tygesen

Han fæstede gården den 12 marts 1721. Han var født i Sdr. Farup 1681

på gården, Sdr. Farupvej 50 og søn af bonden Tyge Jensen. Han blev gift 26 okt. 1721 med Maren Nielsdatter, der var enke efter Knud Pedersen. Heller ikke dette ægteskab bragte børn til verden. Niels Tygesen døde 14 okt. 1725, 44 år gammel. Der kom dog snart en ny bonde på gården:

Hans Bertelsen

Han fik fæstebrev 8 april 1726. Han var født i Hviding 1683 og søn af Bertel Nielsen. Hans Bertelsen blev gift 1 dec. 1726 med enken, Maren Nielsdatter. Det var nu hendes 3 ægteskab. Hun havde nu været gift med 3 bønder på gården, og heller ikke i dette ægteskab fødtes børn. Hans Bertelsen døde 10 sep. 1739, 57 år gammel. Hans kone, Maren Nielsdatter, levede mange år efter ham, hun døde 31 aug. 1745, 80 år gammel. Gården var den 4 jan. 1741 blevet fæstet af:

Søren Jepsen

Han var født i V. Vedsted 3 juli 1712 som søn af Jep Sørensen og Lene Knudsdatter. Søren Jepsen blev gift 20 okt. 1741 i V. Vedsted kirke med Dorethe Lasdatter Puggård, der var født 30 aug. 1718 på gården, Skolealle 2, (Østgården). Hun var datter af Las Lauridsen og Anne Hansdatter Puggård. Søren Jepsen og Dorethe fik 6 børn:

1. Maren Sørensdatter født 6 juni 1743.
2. Hans Sørensen født 8 aug. 1744.
3. Jep Sørensen født 28 dec. 1745. Ang. ham, se Vesterbjergvej 9. i V. Vedsted.
4. Las Sørensen født 8 jan. 1749.
5. Lene Sørensdatter født 28 sep. 1750.
6. Niels Sørensen født 19 okt. 1752.

Den 14 okt. 1755 døde Søren Jepsens kone, Doretha Lasdatter, 37 år gammel. Han blev gift igen 2 april 1762 med Maren Jensdatter fra Nissum i Nr. Jylland. Hun var født ca. 1737. De fik 2 børn:

1. Dorethe Sørensdatter født 10 sep. 1762.
2. Jens Sørensen født 23 juli 1764.

Den 18 maj 1765 døde Søren Jepsen, 52 år gammel. Gården blev den 6 febr. 1766 bortfæstet til:

Jep Mortensen Lassen

Han var født i Haved, Rejsby sogn og blev gift 10 april 1766 med Søren Jepsens enke, Maren Jensdatter. De fik følgende børn:

1. Maren Jensdatter født 3 juli 1766. Hun blev gift 1788 med Peder

Nielsen fra nabogården, Sdr. Kirkevej 19.

2. Anne Cathrine Jepsdatter født 5 nov. 1770.

3. Anne Marie Jepsdatter født 5 nov. 1770.

Den 11 febr. 1772 døde Jep Mortensen Lassens kone, Maren Jensadatter, 35 år gammel. Han blev gift igen den 22 okt. 1773 og nu med Anne Kiestine Jannicksdatter, der var født 5 maj 1753 på Tornbækgård, Ulvehøjvej 4 i V. Vedsted. Datter af gdm. Jannick Sørensen. Jep M. Lassen og Anne Kiestine fik følgende børn:

1. Lars Jepsen født 9 marts 1775. Død 3 april 1775.

2. Jannick Jepsen født 7 juli 1776. Han blev senere fæster af moderens fødegård Tornbækgård i V. Vedsted.

3. Lars Jepsen født 27 juli 1778. Han døde 17 dec. 1788, 10 år gammel.

4. Maria Jepsdatter født 16 marts 1780.

5. Kiesten Jepsdatter født 20 okt. 1782. Død 11 marts 1786, 3 år gammel.

6. Hans Peter Jepsen født 15 maj 1785. Han blev den, der senere overtog fødegården.

7. Lars Jepsen født 11 marts 1789. Han blev aldrig gift og boede mange år hos sin søsters svigersøn, Truels Andersen på gården V. Vedsted Byvej 23. Han blev en meget gammel mand. Døde 18 juni 1878, 89 år gammel.

8. Kiesten Jepsdatter født 11 jan. 1792. Hun blev gift 25 jan. 1815 med sin fætter, Anders Peter Truelen på gården Manøvej 28 i Okholm.

Det var, mens Jep Mortensen Lassen var fæster af gården, at udskiftningen af jordene fra fællesskabet fandt sted, hver gård fik sin egen jord, fordelt i godt og vel 30 agre over hele V. Vedsted bys ejerlav. Jep Mortensen fik i alt 108 tdr. land. Den 13 aug. 1794 fik han skøde på gården af Ribe Hospital og efter dette køb var han selvejerbonde. Han købte i 1803 en parcel fra gården, Ulvehøjvej 15. Jep Mortensen Lassen var en af de førende bønder i V. Vedsted. Han døde som aftægtsmand på gården 9 juli 1822, 84 år gammel. Hans kone, Anne Kiestine Jannicksdatter havde da været død i mange år. Hun døde 24 okt. 1810, 57 år gammel.

Gården havde Jep Mortensen solgt 22 marts 1813 til sønnen:

Hans Peter Jepsen

Han var født på gården 1785 og blev gift 21 nov. 1818 med Mette Kiestine Davidsen, der var født 9 marts 1796 på ejendommen V. Vedsted Vej 147, Kroen. De fik i deres ægteskab følgende børn:

1. Mette Kirstine Hansdatter født 12 aug. 1819.

Samme dag som denne datter blev født døde moderen, Mette K. Davidsen i barselseng. Hun blev 23 år gammel. Hans Peter Jepsen kom i nyt ægteskab den 29 sep. 1821. Han blev da gift med Maren Pedersdatter, der er født ca. 1793 i Landby, Nr. Løgum sogn. De fik følgende børn:

1. Anne Cathrine Hansdatter født 11 juli 1822. Hun blev gift med Hans Chr. Wedsted.
Se Manøvej 22 og Sdr. Farupvej 38.
2. Jeppe Peter Hansen født 14 juni 1824. Han overtog senere fødegården.
3. Peder Hansen født 6 nov. 1826. Død 6 marts 1832, 5 1/2 år gammel.
4. Jannick Hansen født 5 sep. 1830. Se Sdr. Farupvej 54.
5. Peder Andreas Hansen født 28 jan. 1836. Han boede på gården i 1854. Hans videre skæbne kendes ikke.

Ved matrikuleringen 1844 sattes gårdens hartkorn til ca. 5 tdr. hartkorn med matr. nr. 5. Den 20 nov. 1854 solgte Hans Peter Jepsen gården til sønnen, Jep Peder Hansen for 2470 rdl. Beregnet således: Aftægt 570 rdl. – Aftægtsværelsets indretning 30 rdl. – Aftægtsnydernes begravelse 50 rdl. – Ialt til brødrene Jannick og Peder Andreas 1700 rdl. – Peder Andreas føde og klæde 120 rdl.

Han Peter Jepsen døde 10 dec. 1860, 75 år gammel og hans kone, Maren Pedersdatter døde 17 aug. 1868, 74 år gammel. Gården var da købt af sønnen:

Jep Peder Hansen

Han blev gift 5 marts 1859 i V. Vedsted kirke med Kirstine Thomsen, der var født 3 okt. 1835 i Øster Vedsted som datter af gdm. Hans Thomsen.

De fik følgende børn:

1. Maren Hansen født 10 maj 1860.
2. Hans Thomsen Hansen født 26 dec. 1862.
3. Hans Peder Hansen født 1. febr. 1865. Død 10 marts 1867. 2 år gammel.
4. Hans Peder Hansen født 5 sep. 1868.
5. Anton Hansen født 15 april 1871.
6. Ane Hansen født 6 febr. 1874.
7. Johanne Petrea Hansen født 29 sep. 1877.

Jep Peder Hansen købte mere jord ind til gården, og det var sikkert også ham der i 1850-erne byggede stuehus. Han syntes at have haft ret god økonomi, i hvert fald i de første år, han sad på gården. Den 18. nov.

1880 døde hans kone, Kirstine Thomsen, kun 45 år gammel. Han var også selv syg på det tidspunkt. Ingen af børnene har været gamle nok til at overtage gården, så den 19 febr. 1881 sælger han gården med overtagelse 1 april 1881. Jep Peder Hansen døde 21 febr. 1881, to dage efter at have solgt gården. Hvad der blev af børnene, vides ikke. Gården blev nu overtaget af:

Jens Andersen Nielsen Okholm

Han var født i Okholm, på gården Ulvehøjvej 16 den 30 juli 1836 som søn af gdm. Niels Andersen. Han blev gift 1860 i Brøns kirke med Boline Madsen fra Søndernæs, og overtog hendes fødegård. De fik en søn, Bendix Okholm født 30 juli 1861. Han var handelsmand og døde ugift den 30 april 1918, 56 år gammel på et tuberkulosesanatorium. Boline Madsen, hans moder døde i 1865 i Søndernæs. Jens A.N. Okholm giftede sig påny den 30 juni 1866 med Bodil Jespersen, der var født 22 febr. 1834 på gården Sdr. Farupvej 38 og datter af Laurids Jespersen. Her fødtes 3 børn:

1. Niels Andersen Okholm født 20 juli 1867. Han fik senere gården her i V. Vedsted.
2. Bodil Eline Okholm født 1870. Hun døde ugift 17 jan. 1898, 28 år gammel.
3. Laurids Okholm født 15-7 1872. Han døde ugift som student i København den 4 jan. 1898, 25 år gammel. Alle Jens A.N. Okholm børn ligger begravet på V. Vedsted kirkegård.

Jens Andersen Nielsen Okholm døde 11 aug. 1882, 46 år gammel, som gårdmand i V. Vedsted. Hans kone, Bodil Jespersen døde 13 okt. 1899, 66 år gammel. Hun havde den 8 sep. 1892 skødet gården til:

Niels Andersen Okholm

Han var født i Sdr. Farup 20 juli 1867. Skønt familien boede i Søndernæs, Brøns sogn, blev han født i moderens hjem og døbt i V. Vedsted kirke. Han blev gift 12 sep. 1891 i V. Vedsted kirke med Karen Hostrup, der var født på Høgsbrogård den 30 jan. 1868. Deres børn var:

1. Bodil Okholm født 14 febr. 1892. Hun blev gift 22 juli 1921 med Jes Phillipsen, Kongstedgård, Hejls. De fik 6 børn.
2. Marie Okholm født 11 marts 1893. Hun døde 18 juni 1893, 1/4 år gammel.
3. Marie Okholm født 2 juni 1894. Hun blev gift 9 sep. 1919 med Nis Nielsen Muusmann, Stavedskov. De fik 7 børn. Marie Okholm døde

1932 efter at have født trillinger.

4. Dødfødt drengebarn født 31 juli 1895.
5. Ellen Okholm født 8 sep. 1896. Hun døde 5 okt. 1896. 1 måned gammel.
6. Jens Okholm født 12 febr. 1898. Han overtog fødegården 1922 sammen med broderen, Karl Okholm.
7. Engelline Okholm født 28 okt. 1898. Hun var cand.mag. og adjunkt i Vejle. Hun døde 22 febr. 1981. 80 år gammel. Ugift. Begravet i V. Vedsted.
8. Karl Hostrup Okholm født 15 maj 1901. Han var først medejer af fødegården. Han rejste i 1922 til USA, hvor han blev farmer. Besøgte 1933 Danmark.

Niels Okholms kone, Karen Hostrup døde i barselseng den 15 maj 1901, 33 år gammel. Niels Okholm blev gift anden gang 26 maj 1905 og nu med Mette Marie Riber, der var født 18 marts 1865 i Fjersted, Spandet sogn. Hun var datter af lærer, Peter Andersen Riber og Ellen Marie Dam. Mette Marie og Niels Okholm fik sammen en søn:

1. Peter Riber Okholm født 14 marts 1906. Han overtog fødegården i 1929.

Niels Andersen var handelsmand og kendt fra Husum til Hjallerup som en dygtig og hæderlig hestehandler. Han udvidede ved jordkøb gårdens tilliggende betydelig.

I 1914 blev bygget ny stald og lade. Niels Andersen Okholm døde 2 juli 1921, 53 år gammel. Hans enke, Mette Marie Riber købte i 1923 huset, V. Vedsted Byvej 25 og flyttede ind i dette. Gården blev nu overtaget af sønnerne Jens og Karl Okholm ifølge testamente af 23 marts 1922. Karl Okholm udvandrede til USA og gården blev nu overtaget af:

Jens Okholm

Han var født 12 febr. 1898 på gården og blev gift 28 okt. 1922 med Signe Marie Minna Tekker Petersen, der var født 14 juli 1902 i Ålså sogn syd for Grenå. Hun var datter af Søren Tekker Petersen og Maren Madsen.

I Signe og Jens Okholms ægteskab fødtes følgende børn:

1. Ulla Okholm født 8 sep. 1923 i V. Vedsted. Hun blev gift 17 okt. 1944 med Bertel Høegh Guldberg på Vellinggård.
2. Maja Okholm født 9 maj 1925 i V. Vedsted.
3. Niels Kurt Okholm født 23 marts 1926 i V. Vedsted.
4. Karl Hostrup Okholm født 8 april 1921 på Vellinggård.
5. Jens Jørn Okholm født 24 jan. 1941 på Vellinggård.

I 1929 solgte Jens Okholm gården her i V. Vedsted og flyttede til Randersregionen. Han købte Vellinggård i Udbyneder sogn ca. 18 km. nordøst for Randers. Skovmark i V. Vedsted blev nu solgt til hans halvbroder:

Peter Riber Okholm

Han var født 14 marts 1906 i V. Vedsted. Han blev gift 18 juni 1930 i V. Vedsted med Elin Rigmor Jensen, der var født 8 jan. 1911 i Ålså sogn ved Grenå. Hun var datter af Robert Alfred Jensen og Kristine Henriette Petersen. Elin og Peter Okholms børn:

1. Niels Okholm født 24 april 1931 på Skovmark. Død i Kanada 10 april 1987.
2. Jutta Okholm født 4 okt. 1933 i Egebæk.
3. Robert Laurids Okholm født 1 aug. 1943 i Egebæk. Han har maskinfabrik i Abild ved Tønder.

Peder Riber Okholm måtte gå fra gården under krisen i 1930'erne. Denne blev i 1933 overtaget af kreditforeningen. Der havde en bestyrer på gården indtil den blev solgt i 1935 til Hans Jepsen. Peter Riber Okholm holdt ca. 9 ha. skov fra gården, og her lod han opføre et blokhus. Se V. Vedsted Vej 59. Kreditforeningen lod gården delvis udstykke og solgte bygningerne med 31 ha. til:

Hans Jepsen

Han fik skøde på gården lyst 28 febr. 1935. Der kendes ikke meget til denne mand, men han boede på gården med familie i 5 år. Han solgte gården ifølge skøde lyst 6 april 1940 til:

Jens Lassen

Han havde tidligere ejet en gård i Egebæk, Ribevej 22, som han nu solgte og flyttede til V. Vedsted. Han var født 29 jan. 1885 på gården, Harreslund, Sdr. Farupvej 42. Han var gift 2 april 1923 i Hviding kirke med Mathilde Møller, der var født 27. juli 1892 i Døstrup og datter af Meta og Thomas Møller. Mathilde og Jens Lassen fik 3 børn:

1. Meta Lassen født 10 jan 1924 i Egebæk. Gift 7 sep. 1946 med Ernst Hvass.
Se Mandøvej 31, Bakkegården.
2. Las Lassen født 11 nov. 1927 i Egebæk. Gift 1 gang med Inger Margrethe Nielsen og 2 gang i Næstved med Jytte Reslow. Bor nu i Borbjerg. Nordøst for Holstebro.
3. Esther Lassen født 5 juni 1930 i Egebæk. Gift 23 aug. 1964 i V.

Vedsted kirke med Bent Borring. De bor i Assentoft ved Randers.
Jens Lassens fader, Las Andersen Lassen døde i Egebæk 14 dec. 1925 og moderen, Olivia Lassen døde i V. Vedsted 5 nov. 1941, 80 år gammel. Ifølge skøde lyst 22 nov, 1951 solgte Jens Lassen gården til:

Las Lassen

Han var født 11 nov. 1927 og gift med lærer ved V. Vedsted skole Inger Margrethe Nielsen. Mathilde og Jens Lassen flyttede ind i huset V. Vedsted Vej 92, som de havde lejet. Her døde Mathilde Lassen 9 april 1961, 68 år gammel, og Jens Lassen døde 17 aug. 1961, 76 år gammel. Las Lassen solgte atter gården i 1952 til:

Jens Jepsen Christensen

Han var født 7 febr. 1926 i Visby som søn af Alfred Christensen og Marie Jepsen. Jens J. Christensen var gift med Gudrun Jensen, der var født 28 april 1928 og datter af Chresten Jensen og Kristiane Andreasen. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Jens Jepsen Christensen havde gården i 12 år og solgte den i 1964 til:

Svend Nissen

Han solgte det meste af jorden fra gården, så der kun var en toft og et stykke jord uden for havdiget. Denne ejendom solgte han til:

Anni og Sven Møller Christensen

Sdr. Kirkevej 19



En kongerigsk gård i V. Vedsted, som helt fra middelalderen har hørt under domkapitlet i Ribe. Gården kaldes i dag Gammeljord, men dette navn er af nyere dato. Gården, som ligger lige sydøst for præstegården og kirken, hører ikke til de ældste gårde i landsbyen. En gang i middelalderen er en otting udskilt fra den østligste gård i V. Vedsted Vej 19, blevet lagt til et hus på dette sted og her dannet begyndelsen til denne gård. Omkring 1660 blev en øde gård på 1 otting delt mellem to bønder, og 1/2 otting blev lagt til gården her. Gården var der efter på 1 1/2 otting. Omkring 1730 eller 1740 blev endnu 1 otting lagt til gården her, idet den blev taget fra ejendommen, V. Vedsted Byvej 6. Gården som nu var på 2 1/2 otting, hører fra dette tidspunkt til de større gårde i V. Vedsted. I 1673 blev gården sammen med flere andre taget fra domkapitlet og lagt til et nyoprettet Ryttergods. Den var nu fæstegård under dette indtil 1722, da ryttergårdene i V. Vedsted blev solgt til Nicolaj Clausen, amtsforvalter over Løgumkloster. Familien Clausen ejede senere gården Lustrupholm ved Ribe og gården var nu fæste under denne gård til 1805, da den blev købt til selveje. Den første som vides at have boet på ejendommen her er:

Niels Kymer

Han har muligvis været ringer ved kirken, hvis nabo han var. Han boede her i 1530. Det er dog ikke muligt at sige, hvem hans efterfølgere var, thi det er først omkring 1660, at man kender fæsternes navne og familier. I 1660 hed fæsteren på gården:

Niels Pedersen

Han har sikkert overtaget gården efter den store pestkatastrofe i 1659. Han er da blevet gift med enken på gården, Maren Andersdatter, thi hun var 12 år ældre end ham, og hendes gamle fader, Anders Pedersen var endnu levende og boede på gården. Han døde 20 juli 1681. Niels Pedersen var født ca. 1635 og gift ca. 1660 med Maren Andersdatter, der var født 1623. De fik dog i deres ægteskab en datter:

1. Mette Nielsdatter født 1661. Hun blev gift med den næste fæster af gården.

Niels Pedersen døde 29 jan. 1702, 67 år gammel, og hans kone, Maren døde 22 sep. 1695, 72 år gammel. Gården blev nu fæstet af svigersønnen:

Anders Astersen

Han var født 1644 i Okholm på gården, Ulvehøjvej 16. Søn af gdm.

Aster Pedersen. Anders Astersen blev gift 1682 med datteren i gården her, de fik i deres ægteskab følgende 7 børn:

1. Mette Andersdatter født 1682 og gift 1710 med en ryttersoldat, Gregorius Rakow.
2. Bodil Andersdatter født 1684 og død 8 måneder gammel.
3. Peder Andersen født juni 1686.
4. Aster Andersen født 3 dec. 1688.
5. Maren Andersdatter født 14 febr. 1692. Gift 1721 med Nis Andersen Kromand.
Se V. Vedsted Vej 127.
6. Niels Andersen født 8 aug. 1694.
7. Bodil Andersdatter født 31 dec. 1697.

Den 28 sep. 1701 døde Anders Astersens kone, Mette Nielsdatter, 40 år gammel. Han var nu ene med mange børn og afstod da også gården efter få års forløb. Han døde som aftægtsmand 13 okt. 1713. Gården var i 1707 overtaget af:

Las Nielsen

Han var født i V. Vedsted præstegård 1661 og søn af de daværende forpagter, Niels Andersen. Præsten boede den gang i Ribe, og præstegården var bortforpagtet. Las Nielsen var i 1686 blevet gift med Karen Hansdatter, der var født 1664.

Las Nielsen havde først forpagtet præstegården, men i 1707 fæstede han så gården her. I hans ægteskab med Karen Hansdatter fødtes 6 børn, men kun den yngste fødtes på gården her, de andre i præstegården. Børnene var:

1. Anders Lassen født 24 marts 1687. Han overtog senere Gammeljord.
2. Hans Lassen født 1 dec. 1689. Han tilgiftede sig gården, Okholmvej 3.
3. Anne Lasdatter født 24 jan. 1693. Hun døde som spæd.
4. Bodil Lasdatter født 22 okt. 1697. Gift 1724 med Thomas Nielsen Puggård bosat i Ribe.
5. Niels Lassen født 26 marts 1706. Død 2 marts 1708, knap 2 år gammel.
6. Anne Lasdatter født 2 dec. 1708 og død 30 april 1709.

Las Nielsen døde 9 maj 1732 som aftægtsmand på gården, 71 år gammel. Hans kone, Karen Hansdatter døde 17. juni 1740, 76 år gammel. Gården var da overtaget af sønnen:

Anders Lassen

Han var i 1721 blevet gift med Martha Jensdatter, der var født 1681 i Daler. De fik af børn kun en dødfødt datter. Født 23 febr. 1724.

Anders Lassen var datidens rigeste mand i V. Vedsted. Han overtog endnu en fæstegård i V. Vedsted på 1 otting. Det var ejendommen, V. Vedsted Byvej 6. Jorden blev lagt til gården her og bygningerne blev brugt til inderste, de såkaldte indsiddere. Gården blev nu ansat til 7 tdr. 1. skp. hartkorn. Anders Lassen og hans kone hørte til en kristelig bevægelse, som samledes om præsten i Hviding, Joachim Ewald.

Martha, Anders Lassens kone døde 27 marts 1751, 70 år gammel. Han døde selv som aftægtsmand den 12 juni 1764, 77 år gammel. Gården var afhændet til:

Niels Hansen

Han var født 5 april 1727 i Okholm, Okholmvej 3. Søn af gdm. Hans Lassen og Maren Nielsdatter. Han var altså brodersøn til Anders Lassen. Niels Hansen blev gift 13 okt. 1758 i Spandet kirke med Maren Nielsdatter, der var født 1734 i Spandet som datter af gdm. Niels Lauridsen. I ægteskabet mellem Niels Hansen og Maren Nielsdatter fødtes kun en søn:

1. Anders Lassen Nielsen født 7 febr. 1760. Han blev en meget rig mand. Se Okholmvej 3 og Ulvehøjvej 16, samt Sdr. Farupvej 42. Han arvede også den gamle Anders Lassen.

Juleaften 1760 døde Niels Hansen, kun 33 år gammel fra kone og lille barn. Hans kone blev dog gift igen med:

Niels Pedersen

Han var født i Gånsager 1733 og ud af velhavende slægt. I ægteskabet med Maren Nielsdatter fødtes en datter:

1. Kiesten Nielsdatter født 6 nov. 1762.

Den 22 juli 1765 døde Maren Nielsdatter, 31 år gammel. Niels Pedersen blev gift igen 15 nov. 1765 og nu med sin første kones søster, Anna Nielsdatter, der var født i Spandet 1740. Han var kun enkemand i knap 4 måneder. I dette ægteskab fødtes sønnen:

1. Peder Nielsen født 3 juni 1766. Han blev den næste fæster på gården.

Den 9 juni 1766 døde Anna Nielsdatter i barselseng efter at have født denne søn. Hun blev kun 26 år gammel. Niels Pedersen giftede sig igen 8 måneder senere.

Den 27 febr. 1767 blev han gift med Maren Knudsdatter, der var født

4 nov. 1743 på gården, V. Vedsted Vej 119. De fik følgende børn:

1. Knud Nielsen født 26 maj 1768. Død 27 maj 1768.
2. Dødfødt søn født 8 maj 1769.
3. Dødfødt søn født 19 febr. 1776.

To dage efter at have født det sidste barn døde moderen, Maren Knudsdatter, 32 år gammel. Niels Pedersen giftede sig dog for fjerde gang igen efter 8 måneders forløb.

Den 2 nov. 1776 blev han gift med Maren Jesdatter, der var født 1735 i Tved. Hun var enke og havde tidligere været gift med Molte Mikkelson. Se V. Vedsted Vej 127. I dette ægteskab med Niels Pedersen fødtes datteren:

1. Anne Marie Nielsdatter født 12 sep. 1778 og død 16 nov. 1781, 3 år gammel.

Niels Pedersen var bonde på gården, da udskiftningen i V. Vedsted fandt sted. Han var en af foregangsændene og fik nu sin jord liggende på 35 forskellige steder i stedet for 120 smalle agerstrimler i nærheden af landsbyen. Gården blev nu på 117 tdr. land.

Den 30 aug. 1781 døde Niels Pedersen, 48 år gammel. Hans enke, Maren Jepsdatter drev gården videre, indtil hun i 1788 overlod den til sin stedsøn.

Peder Nielsen

Han var søn af Niels Pedersens andet ægteskab. Hans stedmor, Maren Jesdatter døde 19 juli 1789, 54 år gammel. Peder Nielsen blev gift 17 okt. 1788 med datteren fra nabogården, Maren Jesdatter, der var født 3 juli 1766 på Sdr. Kirkevej 17. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Peder Nielsen købte gården til selveje den 20 maj 1805 af Kaptajn Mylforfs arvinger. Det var resterne af det såkaldte Lustrupholms gods, som da blev solgt. Peder Nielsen klarede skærene i landbrugskrisen efter statsbankerotten i 1813. Den 21 marts 1826 solgte Peder Nielsen gården til Andreas Lauridsen for 880 rigsbankdaler samt aftægt til sig selv og konen. Peder Nielsen døde 25 febr. 1844, 77 år gammel, og hans kone, Maren Jepsdatter døde 29 jan. 1847 80 år gammel. Den nye bonde på gården var:

Andreas Lauridsen

Han var født 10 febr. 1781 på Høgsbrogård i Hviding sogn og var søn af Laurids Andersen og Karen Thyssen Nielsdatter. Han blev gift 26 april 1821 med Kirsten Nielsdatter Vodder, der var født i Stavedskov, den gang Roager sogn 1795. Hun var datter af selvejerbonden, Niels

- Christensen og Else Nisdatter Vodder. Kirsten og Andreas fik 5 børn:
1. Laust Andreasen født 26 april 1823. Han døde 7 sep. 1846, 23 år gammel.
 2. Niels Andreasen født 16 maj 1825. Han døde 1 aug. 1826, 1 år gammel.
 3. Else Andreasdatter født 18 juni 1827. Hun blev gift 1859 med Peder Ewald Sørensen fra Rejsby. Rejsbybogen R. 38.
 4. Niels Andreasen født 21 maj 1831. Han fik senere overdraget fødegården.
 5. Karen Andreasen født 26 aug. 1835. Hun blev gift 31 okt. 1857 med Bendix Knudsen på gården V. Vedsted Vej 119.
- Allerede i 1821 findes Andreas Lauridsen og Kirsten Vodder i V. Vedsted, så han må have haft gården i forpagtning før han i 1826 købte den. Efter den ny matrikul som kom i 1844, var arealet til gården den gang på 117 tdr. land og hartkornet var på 6 tdr. 2 skp. 3 fjk. 3/4 alb. I 1860 afstod Andreas Lauridsen gården til sønnen, Niels og kom med konen på aftægt. Her døde Andreas Lauridsen 1 april 1861, 80 år gammel og Kirsten Vodder døde 19. jan. 1867, 72 år gammel.

Niels Andreasen

Han blev gift i V. Vedsted kirke 21 okt. 1865 med Ane Beck, der var født i Råhede 7 febr. 1841, som datter af gdm. Hans Sivertsen og Anne Marie Nisdatter. Niels Andreasen og Ane Beck fik følgende børn:

1. Andreas Lauridsen Andreasen født 22 sep. 1866. Overtog senere fødegården.
2. Ane Marie Andreasen født 13 aug. 1868. Hun blev gift 23 okt. 1889 med Truels Andersen Truelson på ejendommen, Mandøvej 20.
3. Hans Sivert Andreasen født 25 maj 1870. Han udvandrede til Amerika, hvor han blev gift med Maren Pinborg, der var født 25 nov. 1868 i V. Vedsted på gården Sdr. Kirkevej 37. Datter af Niels Bertelsen Pinborg. En datter af dette ægteskab, Eleanor Kaylor bor i Seattle, USA.

Niels Andreasen døde som gårdmand på gården den 11 dec. 1891, 60 år gammel. Hans enke drev gården videre indtil hun i 1900 overlod den til sønnen, Andreas Lauridsen Andreasen. Ane Beck døde 9 okt. 1927, 86 år gammel.

Andreas Lauridsen Andreasen

Han blev gift 26 okt. 1900 i V. Vedsted kirke med Kjerstine Bastian fra Normsted i Brøns sogn. Hun var født 28 okt. 1875 i Normsted og

datter af gdm. Nis Hansen Bastian og Elsiné Marie Obling. Børnene i ægteskabet mellem Andreas Lauridsen Andreassen og Kjerstine Bastian:

1. Niels Andreassen født 7 sep. 1901. Han overtog fødegården 1933.
2. Anne Andreassen født 29 maj 1903. Hun blev gift 27 okt. 1928 med Hans Boysen, der var født 10 febr. 1898 i Gredsted Jernved sogn.
3. Signe Andreassen født 5 juli 1905. Hun blev gift 16 maj 1928 med Søren Laustsen, der var født i Øster Vedsted. Farfaderen fra V. Vedsted.
4. Nis Bastian Andreassen født 4 maj 1907. Han blev gift 15 nov. 1939 med Metta Kathrine Nielsen, der var født i Hannevang, Billum sogn 3 april 1912 som datter af gdm. Morten Nielsen. Se gården V. Vedsted Vej 119. Bendixminde.
5. Åge Andreassen født 31 marts 1914. Han blev gift 10 nov. 1943 med Else Nielsen, der var født 16 febr. 1924 i Sdr. Farup og datter af Kresten Egede Nielsen. De var gårdfolk i ~~Hamlund~~ *Momvej 6*
6. Edith Andreassen født 1 april 1914. Hun var tvilling til Åge. Hun blev gift aug. 1938 med Svend Christensen, der var født 7 marts 1914 i Høgsbro, Hviding sogn. Han var søn af landstingsmand og gdm i Høgsbro, Hans Jepsen Christensen.

Andreas Lauridsen Andreassen døde 9 juni 1925, 58 år gammel. På det tidspunkt var hans gamle mor, Ane Beck endnu i live. Kjerstine Bastian, hans enke, drev gården videre indtil hun i 1933 overlod den til sin ældste søn:

Niels Andreassen

Han blev gift 27 okt. 1933 med Anne Christensen, der var født i Høgsbro 12 marts 1909 som datter af landstingsmand og gdm. Hans Jepsen Christensen og Kirstine Gotthardsen. Niels Andreassen og Anne Christensen fik 4 børn:

1. Kirsten Andreassen født 28 okt. 1934. Hun blev gift 1 okt. 1960 med Jørgen Knudsen. Han var forstander ved Kolding Højskole.
2. Andreas Lauridsen Andreassen født 24 dec. 1938. Han overtog fødegården i 1963.
3. Hans Erling Andreassen født 1 marts 1942. Han blev gift 1964 med Gurli Jensen, der er født på Fanø. Han blev ikke som sine forfædre ved jorden, men valgte søen. Han er kaptajn og bor i Hjerding.
4. Kjeld Andreassen født 16 okt. 1946. Han blev gift 10 aug. 1974 med Marianne Jørgensen, der er født 22 dec. 1951. Kjeld Andreassen driver Sdr. Farup Maskinstation og ejer den.

I 1963 lod Niels Andreasen opføre et parcelhus på Haldsvej 2 i V. Vedsted. Her flyttede Anne og Niels Andreasen ind, da gården 1 maj 1963 blev overdraget til sønnen:

Andreas Lauridsen Andreasen

Han er født 24 dec. 1938 på gården og gift 19 juni 1963 i Nr. Farup kirke med Annelise Frøsig, der er født 22 jan. 1942 som datter af gdr. Bodin Frøsig og Ane Petersen i Hillerup. Anne Lise er også af gammel V. Vedsted slægt, idet hendes morfar, Nicolaj Petersen var født 20 juli 1887 i huset V. Vedsted Vej 96.

Anne Lise og Andreas fik 3 børn:

1. Niels Andreasen født 25 april 1965. Han bor i huset, Vester Bjergvej 2, og er den, der skal føre den gamle slægtsgård videre.
2. Nanna Andreasen født 28 aug. 1966. Hun er sygeplejeelev og bor sammen med Søren L. Johansen på Skt. Laurentigade 25 i Ribe.
3. Margit Frøsig Andreasen født 8 juni 1970. Hun er under uddannelse.

Andreas L. Andreasen overtog gården 1963 med 47 ha. I 1975 var der til gården 63 ha. Ved en jordfordeling i 1981 blev gårdens areal yderligere væsentlig forøget.

Gården er slægtsgård fra 21 marts 1826, og er da gået fra far til søn.

Sdr. Kirkevej 21

Dette husnummer findes ikke, men ville tilhøre et hus, som nu ikke findes mere, men det lå indtil sidst i 1920-erne lige vest for gården, Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. Oprindeligt var dette et hus, som blev bygget i 1770-erne på præstegårdens toft. Præstegårdens toft var det areal, som lå syd for gården Gammeljord. Huset tilhørte præstegården, og her boede i 1778 indsidder og arbejdsmand:

Peder Andersen Beck

Han var født 31 juli 1747 på ejendommen Vester Bjergvej 9. Han blev gift 18 sep. 1778 med Ingeborg Pedersdatter, der var født 6 juni 1754 på ejendommen Skolealle 1. I deres ægteskab fødtes 8 børn:

1. Ester Marie Beck født 30 dec. 1778.
2. Mette Marie Beck født 23 aug. 1781. Død 29 okt. 1781, 2 mdr. gammel.

3. Karen Marie Beck født 16 febr. 1784. Død 6 maj 1784, 2 mdr. gammel.
 4. Karen Marie Beck født 29 aug. 1786.
 5. Wibecke Marie Beck født 16 juli 1792.
 6. Anne Kjerstine Beck født 3 maj 1795. En tvilling. Død 26 maj 1795.
 7. Mette Marie Beck født 3 maj 1795. En tvilling. Død 28 maj 1795.
 8. Lene Marie Beck født 20 nov. 1796.
- Peder Andersen Beck døde 15 febr. 1812, 64 år gammel. Hans kone, Ingeborg Pedersdatter døde 14 maj 1821, 67 år gammel. Den næste der boede i dette hus var:

Hans Christian Pedersen Lützen

Han var født 7 marts 1775 i Heegård, se V. Vedsted Vej 64. Han blev gift 26 maj 1821 med Karen Frandsdatter, der var født 1795 i Ho sogn. De fik følgende børn:

1. Anne Cathrine Hansdatter født 28 nov. 1821.
 2. Anne Kirstine Hansdatter født 21 okt. 1823. Død 25 maj 1826, 2 1/2 år gammel.
 3. Dødfødt pige født 14 okt. 1825.
 4. Frands Peter Hansen født 5 maj 1827.
 5. Søren Hansen født 28 aug. 1832.
- Hans Christian Lützen døde 13 april 1859, 84 år gammel. Hans kone, Karen Frandsdatter, døde 7 juli 1872 som fattiglem, 77 år gammel. I 1858 flyttede en ny mand ind i huset og det var:

Peder Klausen Jensen

Han var født 19 marts 1827, men hvor vides ikke. Han var søn af Jens Pedersen Bundegård og Marie Kirstine Nielsdatter. Se videre V. Vedsted Byvej 1. Peder Klausen Jensen blev gift 30 dec. 1858 med Maren Margrethe Eskesdatter, der var født i Hostrup sogn som datter af gdm. Eske Hansen. I ægteskabet fødtes følgende børn:

1. Jens Hansen Bundegård født 3 aug. 1861.
 2. Hansine Marie Bundegård født 1 nov. 1864. Gift med Martin Knudsen. Se Mandøvej 6.
 3. Nicoline Hansine Bundegård født 12 juni 1867. Hun levede hele sit liv ugift, og boede hos søsteren og svogeren, Martin Knudsen. Hun var menneskesky.
- I 1892 flyttede en ny mand ind i huset, det var:

Martin Knudsen

Han var født 10 jan. 1868 i Rindum og blev gift 2 nov. 1892 med Hansine Marie Bundegård. Han var kommet til sognet i 1890 og tjente hos naboen, Niels Bertelsen Pinborg. I 1895 afstod han huset her til Hans Lausten Thomsen, og købte hans lille ejendom, Mandøvej 6. Se videre der. Den nye mand i huset her var:

Hans Lausten Thomsen

Han var født 1 sep. 1847 i Vesterende, Ballum sogn. Han kom til V. Vedsted i 1878, hvor han købte den lille ejendom, Mandøvej 6. Her boede han til 1895, da han flyttede ind i huset her. Han levede ugift hele livet. Han købte, mens han boede her, nogle mindre jordlodder. Han holdt får og boede sammen med dem i det lille hus. Han har dog sikkert ejet huset og grunden, thi denne var særskilt matrikuleret under nr. 118. Hans Thomsen Lausten, der også var skomager, døde 6 nov. 1926, 76 år gammel. En datter fra nabogården, Kirstine Hansen gift Poulsen, arvede ham. Huset blev revet ned og grunden lagt til gården, Gammeljord.

Sdr. Kirkevej 24

Dette hus blev opført på denne plads en gang først i 1700tallet. Huset er opført som rytterhus af bonden på gården, Sdr. Kirkevej 37. Den gang lå denne gård lige syd for kirken, og bonden lod huset opføre til bolig for en ryttersoldat, som han sammen med en anden bonde skulle holde med bolig, familie og udrustning. Gården hørte nemlig under det såkaldte ryttergods, som blev oprettet her på disse egne i 1670-erne af kongen. Godset blev taget fra det tidligere domkapital i Ribe. Efter ryttergodsets salg i 1722 kom huset under Lustrupholm eller familien Clausen, der også ejede Lustrupholm. Den første kendte fæster af dette hus var:

Knud Andersen

Han var født i Roager ca. 1738 og blev gift 30 maj 1761 med Kirsten Hansdatter, der var født 27 sep. 1731 i V. Vedsted på gården, matr. nr. 4, den tidligere fattiggård, som lå på Degnetoftevej 2. Nu nedrevet. Hun var datter af bonden, Hans Jørgensen og Bodil Bennedsdatter. I hans ægteskab med Kirsten Hansdatter fødtes følgende børn:

1. Mette Marie Knudsdatter født ca. 1761. Ikke i V. Vedsted.

2. Bodel Knudsdatter født va. 1767. Ikke i V. Vedsted. Gift Sdr. Kirkevej 27. 1801.
3. Maren Knudsdatter født 22 sep. 1769 i V. Vedsted.
4. Anders Knudsen født 7 maj 1772 i V. Vedsted. Gift 5 okt. 1811. Se Mandøvej 31.

Knud Andersen kom først til V. Vedsted omkring 1768. Knud Andersen var husmand og havde en smule jord, og hans kone sad hjemme og vævede. Han døde den 11 juni 1816, 78 år gammel, og hans kone, Kirsten Hansdatter døde 24 april 1818, 82 år gammel. Han havde da afstået ejendommen til:

Jens Hansen

Han var smed og født ca. 1762 i Gram, under Gram Gods og blev gift 29 sep. 1793 med Karen Jørgensdatter, der var født 11 jun 1760 på Ejendommen Sdr. Kirkevej 3.

De fik 5 børn:

1. Hans Jørgen Jensen født 3 okt. 1794. Han overtog senere Sdr. Kirkevej 3.
2. Jens Peter Jensen født 30 marts 1796. Død 16 dec. 1800, 4 år gammel.
3. Andreas Jensen født 16 febr. 1798. Han blev ved fødestavnen som hjulermand.
4. Jørgen Jensen født 4 okt. 1800.
5. Willads Peter Jensen født 23 juni 1802.

Jens Hansen flyttede i 1814 fra stedet her til ejendommen V. Vedsted Kirkevej 3, hvor hans kone var født. Ejendommen der var lidt større, og her kunne han så drive smedehåndværket. Se videre Sdr. Kirkevej 3. Ejendommen Sdr. Kirkevej 24 beholdt han indtil sønnen, Andreas Jensen var gammel nok og kunne overtage denne ca. 1822.

Andreas Jensen

Han var født på Ejendommen 16 febr. 1798, og blev gift 22 maj 1824 med Bodil Pedersdatter, der var født 13 aug. 1798 på gården, Mandøvej 31, og datter af gdm. Peder Jørgensen og Mette Marie Mielsdatter i Okholm. Andreas Jensen og Mette Marie fik 6 børn:

1. Dødfødt dreng født 6 dec. 1824.
2. Peter Jørgen Andreasen født 10 okt. 1825. Død 11 okt. 1825.
3. Jens Hansen Andreasen født 11 aug. 1826.
4. Mette Marie Andreasdatter født 10 sep. 1828. Hun blev gift 1851 med Anders Nielsen Truelsen. Se Mandøvej 20 i V. Vedsted.

5. Peter Jørgen Andreasen født 25 maj 1830. Han fik senere fødestavnen.
6. Willads Peder Andreasen født 16 jan. 1839. Død 16 maj 1841, 2 år gammel.

Andreas Jensen var hjulmand som faderen, og han var ringer ved V. Vedsted kirke. Han døde 31 jan. 1874, 75 år gammel. Hans kone, Bodil Pedersdatter døde 1 okt. 1887, 89 år gammel. Omkring 1858 afstod Andreas Jensen den lille ejendom til sønnen:

Peter Jørgen Andreasen

Han var født 1830 og blev gift 20 nov. 1858 i V. Vedsted kirke med Mette Margrethe Kjær, der var født 26 marts 1831 i Jesing, Hostrup sogn, som datter af Hans Kjær. De fik følgende børn:

1. Andreas Jensen Andreasen født 1 april 1860. USA. Ridset navn i rude.
2. Dødfødt drengbarn født 12 juni 1862.
3. Maren Andreasen født 14 maj 1863.
4. Hans Frende Andreasen født 9. aug. 1865. En tvilling i USA.
5. Willads Peder Andreasen født 9. august 1865. En tvilling i USA.
6. Peter Carl Andreasen født 29 juni 1868. Han var den eneste af sønnerne, som ikke udvandrede, men blev i det gamle hjem.

Peter Jørgen Andreasen var også husmand, hjulmand og ringer ved V. Vedsted kirke. Han døde 2 sep. 1909, 79 år gammel. Hans kone, Mette Margrethe døde 22. april 1908, 77 år gammel.

Peter Carl Andreasen

Han var født 1868 og blev gift 1 juli 1917 med Kirstine Thode, der var født 8 marts 1882 i Nødager. Hendes moder var Ane Kierstine Thode. Peter Carl Andreasen og Kirstiene fik ingen børn. Han blev i 1889 telegraf- og telefonbestyrer i V. Vedsted. I 1908 kom brevsamlingsstedet, til og det slap han først i 1946. Telefoncentralen gav han afkald på i 1947. Han var også graver og ringer ved kirken, ligesom hans far og farfar. Han har i Fra Ribe Amt 1925 skrevet en fremragende artikel om V. Vedsted sogn og især kirken. Peter Carl Andreasen fik skøde på huset 10 maj 1905.

Peter Carl Andreasen døde 11 juni 1949. 80 år gammel, og hans kone, Kirstine døde 9. jan. 1957, 74 år gammel. Huset blev nu solgt fra skifteretten 4 juni 1957 til:

Peter Christian Hansen

Han var født 3 sep. 1889 i Sdr. Farup kro og gift 13 okt. 1913 med Bodil Smidt Okholm, der var født 24 juli 1891 på gården, Ulvehøjvej 16 i Okholm. De havde tidligere været ejere af Gørdinglund i Gørding sogn og Kærenggård i Farup sogn. På deres ældre dage kom de nu tilbage til deres fødesogn. Her døde Peder C. Hansen den 15 jan. 1962, 72 år gammel. Hans kone, Bodil Okholm døde 30 okt. 1976 i Ribe, 85 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt i okt. 1968 til:

Tage Christoffersen

Han er født 4 maj 1911 i Årup på Fyn og søn af Emilie og Jørgen Christoffersen. Han blev gift med Karen Mortensen, der er født 27. jan. 1919 i Læborg som datter af Anne Margrethe og Kristen Mortensen. Tage Christoffersen var uddannet gartner og tidligere direktør ved A/S Dansk Blomsterløg i Ribe. I ægteskabet fødtes følgende børn:

1. Karen Else Christoffersen født 25 juni 1942. Hun er lektor ved Herning seminarium og bor i Herning.
2. Anna-Bodil Christoffersen født 11 juni 1947 i Ribe. Hun er nu stadsdyrlæge i Svendborg og gift med Svend Andreasen, der er biolog. De bor i Odense.
3. Svend-Tage Christoffersen født 14 juli 1957 i Ribe. Han er civilingeniør ved firmaet Rambøll og Hannemann.

Tage Christoffersens hus er stråttækket og det gamle hus er velholdt og en pryd for landsbyen.

Sdr. Kirkevej 27



Denne gård hørte tidligere til den kongerigske del af V. Vedsted. Den var på 1 otting og var en del af gården, Sdr. Kirkevej 37, som i middelalderen var en gård på 3 ottinger. Gården hørte den gang under domkapitlet i Ribe. Af denne gård svarede i 1530 følgende landgilde: 2 ørtug rug – 2 ørtug rug - 2 ørtug havre 1 svin – 1 fødnød – 4 læs tørv. Bonden på denne 3 ottings gård var:

Christian Jepsen

Ellers kendes der intet til denne mand og hans familie, men det er også 460 år siden. Omkring 1650 bliver gården delt mellem 2 bønder, hvoraf den ene får den østlige del med 1 otting, medens den vestlige del får 2 ottinger, og det er den vi i dag kalder Digegården. Gården her skal berettes om er den østlige del, altså V. Vedsted Kirkevej 27. Omkring 1630 bor på gården her en bonde ved navn:

Peder Bertelsen

Han er sikkert død af pesten 1659, thi efter 1660 nævnes på gården en Bodil Pederskone, der vel er hans enke. Hun døde 1671 og blev begravet 8 okt.

En pige, Anne Pedersdatter, der blev født 1638, er sikkert en datter af dette ægteskab. Hun blev 8 uger før midsommer 1665 gift med Jens Hansen. Det er den første vielse, som er indført i V. Vedsted kirkebog.

Jens Hansen

Han var bonde på gården fra 1665 til 1673, da han døde. I ægteskabet mellem Jens Hansen og Anne Pedersdatter fødtes følgende børn:

1. Peder Jensen døbt maj 1665.
2. Hans Jensen døbt 24 marts 1667.
3. Michel Jensen døbt 31 marts 1669.
4. Niels Jensen 2 april 1671.
5. Bodil Jensdatter døbt 10 sep. 1673.

Jens Hansen døde 1673 omtrent samtidig med datteren, Bodil. Det varede dog ikke længe før enken, Anne Pedersdatter blev gift igen. Den 14. dec. 1673 blev hun viet til:

Niels Andersen

Han var født ca. 1646. Da der var to bønder i V. Vedsted med navnet Niels Andersen, nævntes manden her med tilnavnet Vester, idet han boede vest i byen. I hans ægteskab med Anne Pedersdatter fødtes 4 børn:

1. Giertrud Nielsdatter døbt 13 sep. 1674.

2. Jens Nielsen døbt 3 juli 1677.

3. Anders Nielsen døbt 21 marts 1680.

4. Karen Nielsdatter døbt 1 april 1683.

Niels Andersens kone, Anne Pedersdatter døde 1 marts 1699, 61 år gammel. Han blev gift igen 21 nov. 1700 med Else Hansdatter Tækker.

Hun var født 1669 og datter af Hans Tækker. Deres børn var:

1. Hans Nielsen født 28 maj 1701. Han fæstede senere fødegården.

2. Anne Nielsdatter født 4 nov. 1702. Død som barn.

3. Anne Nielsdatter født 14 nov. 1704.

4. Thomas Nielsen født 8 juni 1706.

5. Maren Nielsdatter født 19 aug. 1707.

6. Jens Nielsen født 6 febr. 1712.

Niels Andersen Vester døde 12 okt. 1723, 77 år gammel. Gården var da overtaget af hans ældste søn af andet ægteskab:

Hans Nielsen

Han var som nævnt født 1701. Han blev gift 7 jan. 1726 med Birgitte Hansdatter Puggård, der var født 31 maj 1695 i V. Vedsted på gården, Skolealle 2 (Østgården). Hun var datter af gdm. Hans Hansen Puggård.

Hans Nielsen overtog gården med 1 otting i 1724. Han blev trolovet i jan. 1725 og først gift et år efter, hvilket var meget sjældent. Det skyldtes dog måske følgende ulykke. Den 15 febr. 1725 om natten 2-3 timer før dag nedbrændte gårdens bygninger ialt 16 fag. Der indbrændte 1 hest, 3 gode køer, 4 kvier, 3 spædkalve, 9 får, 1 gås og nogle høns. Alt indbo brændte, samt alle familiens ejendele og klæder. Hans Nielsen og fæstemø, Birgitte samt hans moder og trende søskende, Thomas, Maren og Anne nåede ud kun iført det blotte linned. En hest blev dog reddet ud af stalden, men den måtte aflives. Her ser vi, at så snart et par var trolovede, flyttede de sammen. De havde kun været trolovede i ganske kort tid. Alle hendes ejendele gik også op i luer ved denne brandkatastrofe.

I ægteskabet mellem Hans Nielsen og Birgitte Puggård fødtes 2 børn:

1. Else Hansdatter født i maj 1726 og døbt 30 maj.

2. Hans Nielsen Puggård født 29 sep. 1727. Senere fæster af Skolealle 1.

Da det sidste barn blev født var faderen, Hans Nielsen død. Han døde 12 maj 1727, 26 år gammel. Hans enke bliver boende i gården et par år, men ifølge mageskifte af 8 marts 1729, bytter hun ejendom med sin

broder, Jesper Hansen Puggård. Han får gården her, og hun får det husmandssted, han hidindtil har haft. Hun skal da have 5 rdl. årligt i en form for aftægt. Hun beholder også en ko samt afgrøderne fra 2 små enge i 3 år.

Jesper Hansen Puggård

Han var født 30 marts 1691 på gården, Skolealle 2 (østgården) i V. Vedsted. Han var søn af Hans Hansen Puggård. Han overtog gården i 1729 og blev gift 10 aug. 1721 med Anne Lauridsdatter, der var født 1684 på gården, Sdr. Kirkevej 13. Hun var datter af bonden, Laurids Brodersen. Han var altså blevet gift 8 år før, han flyttede ind på gården her. I Jesper Hansen Puggårds ægteskab fødtes kun en søn:

1. Laurids Jespersen Puggård født 20 sep. 1722. Han blev senere bonde på gården her.

Jesper Hansen Puggård var kun ejer af bygningerne med besætning. Gårdens jordtilliggende var fæstet af ejeren, kappelanen ved Ribe domkirke. Den 10 febr. 1740 solgte Jesper Hansen halvdelen af gården med den halve fæsteotting til:

Peder Nielsen Lade

Han kom fra Randerup, syd for Skærbæk. Peder Nielsen skulle så have de 4 østligste fag af beboelseshuset samt de 4 fag ladehus. Disse 4 fag skulle han på egen bekostning flytte til den sydlige ende af sin beboelse. De skulle være fælles om ovnen samt brygge og bagetøj. Desuden skulle de være fælles om plov og harve.

Peder Nielsen skal desuden forfærdige 3 døre til sit hus, og endelig får han også en af Jesper Puggårds pladser i kirken. De skulle også være fælles om aftægten til Niels Andersens enke, Else. I penge skulle Peder Nielsen betale 94 rdl. fordelt på 6 terminer, sidste termin i 1743. Denne deling af gården varede dog ikke mange år, thi den 24 juni 1744 købte Jesper Hansen Puggård det solgte tilbage for 140 rdl. Desuden skulle Peder Nielsen og hans kone nu have aftægt. Peder Nielsen Lade var født 1682 og døde 15 jan. 1745 i V. Vedsted. Hans kone Ellen var født 1679 og døde 1749 i V. Vedsted. Jesper Hansen Puggård kom hurtigt i økonomiske vanskeligheder og måtte låne penge. I 1750 lånte han 140 rdl. af brødrene, Jes Bertelsen i Råhede og Claus Bertelsen i Lundsmark. I 1752 overtog de to brødre både gården og fæstet. De sælger dog samme år gården til Jespers søn, Laurids Jespersen Puggård. Jesper Hansen Puggård døde 13 okt. 1767, 76 år gammel og hans kone Anne Lauridsdatter døde 10 marts 1762, 78 år gammel. De var da

begge aftægtsfolk ved gården.

Laurids Jespersen Puggård

Han var født 1722 og blev gift 27 okt. 1752 med Anna Lasdatter, der var født 1721 i Hviding, som datter af gdm. Las Andersen og Dorethe (Hviding 25). Hun havde en søster, der blev gift med Terman Nielsen, Vester Bjergvej 11 i V. Vedsted. Laurids Jespersen og Anna Lasdatters børn:

1. Maren Lauridsdatter født 20 juli 1753. Død 7 sep. 1753.
2. Maren Lauridsdatter født 1 sep. 1754. Hun blev gift 1782 med Jeppe Christensen. Se V. Vedsted Vej 143.
3. Dorthe Marie Lauridsdatter født 22 nov. 1755.
4. Anne Lauridsdatter født 14 april 1758.
5. Jesper Lauridsen Puggård født 3 febr. 1760. Overtager senere fødegården.
6. Anders Lauridsen Puggård født 22 marts 1762.
7. Las Lauridsen Puggård født 28 dec. 1764.

Den 30 juni 1765 døde Anna Lasdatter, Laurids Jespersen Puggårds kone, 44 år gammel. Han giftede sig igen den 15. nov. 1765 i Hviding kirke og nu med Karen Eskildsdatter fra Råhede. Hun fødte den 4 april 1767 en datter:

1. Karen Lauridsdatter. Hun fik samme navn som moderen, der døde under fødslen. Hun blev kun 35 år gammel.

Laurids Jespersen blev gift for tredje gang med Sidsel Truelsdatter, der var født 1720, men hvor vides ikke. Hun var gammel, da de blev gift, og de fik ingen børn. Hun døde som aftægtskone på gården 21 sep. 1792, 72 år gammel. Laurids Jespersen Puggård døde 9 okt. 1793, 71 år gammel.

Gården blev i 1783 overtaget af sønnen:

Jesper Lauridsen Puggård

Han var som vist før født på gården 1760 og blev gift i V. Vedsted kirke 24 okt. 1783 med Anne Grausdatter fra Vilslev. Jesper Lauridsen sælger året efter gården til Laurids Jepsen, og han og kone forsvinder fra sognet.

Laurids Jepsen

Han var født 1731 og blev gift i Hviding kirke 5 juni 1770 med Else Michelsdatter, der var født i Enderup 1731. (Enderup 4). Laurids Jepsen havde før han overtog gården her, et husmandssted i Råhede. Her blev

også ægteparrets eneste søn født og kaldt:

1. Jef Lauridsen født 1772 i Råhede og døbt 20 sept. Han overtog gården her i V. Vedsted 1798. Laurids Jepsen døde som aftægtsmand på gården 23 juni 1804, 73 år gammel, og hans kone, Else Michelsdatter døde et par måneder senere den 9 aug. 1804, 73 år gammel. Gården blev nu overtaget af sønnen:

Jef Lauridsen

Han var født i Råhede 1772. Han blev gift i en ret høj alder med Bodil Knudsdatter, der var født ca. 1767 i Roager, som datter af Knud Andersen og Kirsten Hansdatter. Samme Knud Andersen flyttede til V. Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 24.

Bryllupet mellem Jef Andersen og Bodil Knudsdatter stod den 23 okt. 1801. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Jef Lauridsen havde til gården ca. 50 tdr. land, og gården var ansat til hartkorn: 2-3-1-2. Han drev denne gård til sin død den 15 april 1849. Hans kone, Bodil Knudsdatter døde 2 febr. 1855, 88 år gammel.

Denne gård kaldes også den sidste fæstegård i V. Vedsted, thi Jef Lauridsen var fæstebonde til sin død. Gården ejedes af stiftsøvrigheden. Den næste bonde var:

Christen Hansen

Han var født 7 aug. 1810 på en gård, som nu er borte. Den lå Degnetoftevej 2. Han var søn af gdm. Hans Jørgensen og Ingeborg Christensdatter. Han overtog gården her i 1849 efter Jef Lauridsens død. Den 17 dec. 1856 fik han skøde på gården af stiftsøvrigheden og blev nu selvejerbonde. Han blev gift 23 marts 1850 med Marie Kruusgård, der var født 24 febr. 1813 i Øster Gasse, Skærbæk sogn, som datter af gdm. Niels Terkildsen, der senere flyttede til V. Vedsted.

I ægteskabet mellem Christen Hansen og Marie Kruusgård fødtes den 14 maj 1851 et dødfødt drengbarn, og det var det eneste barn, der fødtes i deres ægteskab. Christen Hansen døde 8 jan. 1884, 73 år gammel. Marie Kruusgård, hans enke, døde 25 okt. 1891, 77 år gammel. I 1893 lod arvingerne gården udstykke og hovedparcellen med bygningerne blev købt af:

Antoni Hansen

Han var født 30 okt. 1860 i Nr. Løgum sogn. Han blev gift i V. Vedsted kirke 4 dec. 1886 med Mette Marie Andersen, der var født 2 juli 1859 i Sneum, som datter af gdm. Jannik Andersen, der var født på gården

V. Vedsted Byvej 23 i 1823. Antoni Hansen og Mette Marie Andersen fik følgende børn:

1. Cecilie Kristiane Hansen født 5 marts 1887. Hun døde 23 juni 1894, 7 år gammel.
2. Andreas Hansen født 11 dec. 1888. Han døde 18 dec, 7 dage gammel.
3. Ellen Marie Hansen født 2 jan. 1890. Gift 28 maj 1913 med Søren Hansen Poulsen. Han var murer, bosat i Egebæk Hviding.
4. Jannik Hansen født 24 aug. 1892. Han udvandrede til USA.
5. Kirstine Hansen født 13 marts 1895. Hun blev gift 27 marts 1917 med Mikkell Poulsen. De fik gård nr. 1 i Hviding.
6. Ejnar Hansen født 19 april 1897. Han udvandrede til USA. Han blev gift med Kristine Lorensen, født 6 sep. 1896. Se Østgården, Ungdomshøjskolen.
7. Otto Hansen født 15 sep. 1899. Han udvandrede også til USA.
8. Anna Hansen født 17 febr. 1901. Hun blev gift med gdm. Peter Boel i Sejstrup.

Antoni Hansen solgte gården i 1907 til sognepræst, Otto Rosenstand, men blev dog boende i huset til han købte gården Skolealle 14.

Henrik Hvass.

Han var født 13. januar 1892 i Tødsø på Mors som søn af husmand Kristian Peder Andersen Hvass og Kathrine Marie Henriksen. Han blev gift i V.Vedsted kirke med enken Helga Rosenstand, der var født 6. juli 1890. Hun havde tidligere været gift med Hans Thomsen. Se under Danelund, Sdr. Farupvej 9. Henrik Hvass var højskolelærer på Askov og her traf Henrik og Helga hinanden. De bosatte sig 1921 i Annekslet eller Digehuset, som det nu kaldes, og her boede de til 1923, da de købte Bakkegaarden, Mandøvej 31. De fik følgende børn:

1. Gerda Hvass, født 7. marts 1918.
2. Ernst Hvass, født 24. maj 1920 i Klipleve. Han overtog senere Bakkegaarden.
3. Inga Hvass, født 10. oktober 1922 i V.Vedsted. Hun blev gift med førstelærer Peder Ingwersen i Jernved.

Helga og Henrik Hvass havde fra ca. 1919 til 1921 en ejendom i Klipleve med telefoncentral. Her boede de til 1921, da de flyttede ind i Digehuset.

Otto Rosenstand.

Sognepræsten lod nu huset istandsætte, så det kunne tjene som bolig

for ham og hans kone, Bolette. De ville her nyde deres otium. Det gik ikke således, thi søndag den 1. september 1929 døde han, ramt af en hjertelammelse på prædikestolen. Huset blev derfor kun hjem for hans enke, Bolette Rosenstand, født Mohr. Hun boede her til sin død 26. maj 1948. Gården blev nu af arvingerne solgt til:

Bent Okholm.

Han var født 12. juni 1893 i Okholm på gården Ulvehøjvej 16 og denne gård havde han hidtil ejet. Bent Okholm var gift med Ida Rosenstand. Se Ulvehøjvej 16. Bent Okholm blev ansat som sparekasssekasserer på Landbosparekassen i Ribe og flyttede nu med kone til Ribe ind i en lejlighed, som tilhørte sparekassen. Gården her blev ca. 1950 forpagtet af Ida og Bents søn:

Klaus Okholm.

Han var født 10. december 1923 i V.Vedsted og gift med Ruth Rasmussen, der var født på Fyn. De boede først på Fyn indtil 1950, da de flyttede ind i Digehuset. De fik 4 børn:

1. Erik Okholm, født 20. november 1945 på Fyn.
2. Ingrid Okholm, født 2. januar 1948 på Fyn. Gift med Knud Jørgensen. Sprækvej 1.
3. Karen Okholm, født 1. januar 1951. Født i V.Vedsted.
4. Hans Jørgen Okholm, født 9. marts 1953. Født i V.Vedsted.

Den 1. november 1955 flyttede Ruth og Klaus ind på gården Sdr. Kirkevej 13, som de havde forpagtet. Her boede de til februar 1958, da de atter flyttede til Fyn. Ruth Okholm og børnene kom tilbage til V.Vedsted og lod i 1960 opføre et hus på V.Vedsted Byvej 24, og her flyttede de ind i marts 1961. Digehuset her ejedes af Bent Okholm, der boede i Ribe. Hans kone, Ida, døde 21. januar 1952, 58 år gammel. Han blev gift igen 1957 med Gudny Helle, der var sparekassedirektør i Ribe. Bent og Gudny Helle flyttede efter at have hørt op med arbejdet i Ribe ind i Digehuset. Her døde Bent Okholm den 11. juli 1966, 73 år gammel. Ejendommen med ca. 9 ha. blev efter hans død solgt til tandlægerne:

Ebba og Kristen Danckert.

Efter deres skilsmisse blev ejendommen i 1972 overtaget af:

Ebba Danckert.

Hun solgte den ifølge skøde tinglyst 25. juli 1991 til:

Janne Hansen og Lars Pedersen.

Janne Hansen er født 4. maj 1970 på gården, Mandøvej 20. Ejendommen her er på 4,8 ha. Den ene ha. ligger ved huset og resten ligger øst for byen og er et skovareal.

Sdr. Kirkevej 33

Dette hus er bygget ¹⁹⁵⁷~~1967~~ på en grund købt fra gården, Sdr. Kirkevej 27, af Niels Pinborg på gården, Sdr. Kirkevej 37. Han var ejer af huset, men i dette boede datteren og svigersønnen, Nanna og Lars Thøste Eriksen. I 1967 overtog Lars Th. Eriksen Digegaarden og flyttede ind på denne. Niels Pinborg solgte huset i 1968 til sin søster:

Magda Pinborg.

Hun er født 5. december 1903 på Digegaarden og er ugift lærer. Hun boede dog ikke i huset, som blev lejet ud. Hun solgte i 1970 huset til:

Ribe kommune.

Kommunen brugte huset som bolig for lærere ved V.Vedsted skole. I 1976 solgte kommunen atter huset og nu til:

Steen Klaaby.

Han er født på Lolland og søn af Aksel Klaaby, der var født i V.Vedsted 10. marts 1922 på gården Degnetoftevej 1. Han er gift med Jonna. Steen Klaaby solgte huset i 1979 og købte en landbrugsejendom Kolddingvej 21. Den nye ejer af huset her var:

Anne Lorentzen.

Hun havde tidligere været gift med gårdejer Kaare Lorentzen. Se V.Vedsted Vej 54. Hun boede selv i huset en del år og er stadig ejer af dette, men bor her ikke mere. Huset er lejet ud. I dag bor her Gitte og Svend E. Hansen.

Sdr. Kirkevej 37 – Digegaarden

Denne gård ejes i dag af Nanna og Lars Thøste Eriksen. Oprindeligen

gård på 3 ottinger, hvis bygninger lå lige syd for kirken. Gården blev senere delt i 2 gårde, hvoraf den ene var på 1 otting, Sdr. Kirkevej 27, og den anden på 2 ottinger var så gården her. Denne deling fandt sted omkring 1660. Gården hørte på reformationstiden under domkapitlet i Ribe, men havde før år 1400 tilhørt Lage Degn, en stormand, som boede i Hviding sogn. Fra ham kom den i 1394 under domkapitlet. I 1673 blev gården udlagt til ryttergods, og i 1722 kom gården i hænderne på doktor Ancker Anckersen i Ribe. Gården blev frikøbt til selveje omkring 1790 og bygningerne flyttet til deres nuværende plads, længere i syd. Den første fæstebonde, som vides at have boet på gården, er:



Christen Jepsen.

Han boede på gården i 1530, og det var mens den endnu var på 3 ottinger. Vi springer nu 130 år til 1660, hvor gården var på 2 ottinger. Da hed bonden på gården:

Niels Knudsen.

Han var født ca. 1610 og var gift med Birgitte, der var født ca. 1616. Fra deres ægteskab kendes to børn:

1. Knud Nielsen, født 1648. Han blev gift 20. oktober 1678 med Maren Sørensdatte, der var født ca. 1650 på gården V.Vedsted Vej 119, Bendixminde, og de overtog hendes fødegård.
2. Maren Nielsdatte, født ca. 1652. Hun blev gift samme dag som broderen, Knud Nielsen, med en broder til Maren Sørensdatte,

nemlig Anders Sørensen, så der var dobbeltbryllup på Dige-
gaarden. Anders Sørensen skulle overtage gården her.

Niels Knudsen døde i april 1671, 61 år gammel, og hans kone, Birgitte, døde 25. april 1700, 84 år gammel. På det tidspunkt var gården forlængst overtaget af svigersønnen:

Anders Sørensen.

Han var født 1644 på gården, V.Vedsted Vej 119, Bendixminde. Han blev gift 20. oktober 1678 med datteren her fra gården, Maren Nielsdatter. De fik 5 børn:

1. Mette Andersdatter, født oktober 1680. Hun blev begravet 10. november 1680.
2. Birgitte Andersdatter, født februar 1683. Hun blev gift 18. november 1711 med Anders Madsen fra gården Okholmvej 3.
3. Mette Andersdatter, født april 1686. Hun blev gift 1712 med Jacob Madsen, en broder til førnævnte Anders Madsen. De fik gården her.
4. Niels Andersen, født april 1689. Død 3. januar 1690, 9 måneder gammel.
5. Søren Andersen, født 23. august 1691.

Den 3. november 1693 døde Anders Sørensens kone, Maren, 41½ år gammel. Anders Sørensen blev gift igen 22. juni 1694 og nu med enken, Kirsten Hansdatter, der var enke efter korporal Johan Heinshen. Hun havde med ham to børn:

1. Else Johansdatter, født 1685. Gift senere med Hans Andersen Kromand. Se V. Vedsted Vej 127.
2. Kirsten Johansdatter, født 1687. Gift senere med Niels Termansen fra gården Ulvehøjvej 15.

Johan Heinshen havde boet i et rytterhus i Sdr. Farup. Dette hus er nu borte. Se Præstevej 1 eller matr. nr. 8.

Der blev ikke født børn i ægteskabet mellem Anders Sørensen og Kirsten Hansdatter. Hun døde 19. januar 1712, 61 år gammel, og han døde 4. juni 1719, 75 år gammel. Gården var i 1712 fæstet af svigersønnen:

Jacob Madsen.

Han var født i april 1685 på gården, Okholmvej 3, som søn af gårdmand Mads Jacobsen og Birgitte Pedersdatter. Han blev gift 13. november 1712 med Mette Andersdatter fra gården her. De fik ingen børn i ægteskabet. Den 9. marts 1722 fik Jacob Madsen nyt herskab, thi da blev ryttergodset bortsolgt og her i V. Vedsted købt af amtsfor-

valteren over Løgumkloster, Nicolaj Clausen, der var en stor mand i Vestslesvig. Han boede på slottet Trøjborg i Visby sogn, men var ikke ejer af dette. Hans søster var moder til den kendte biskop og salmedigter, Hans Adolf Brorson. Jacob Madsen havde som sagt ingen livsarvinger, men det blev en broderdatter, der kom til at flytte ind på gården i 1739. Det var Anders Madsens datter, Maren, der 4. september 1739 blev trolovet til Knud Pedersen. Trolovelsen fandt sted hos Jacob Madsens. Herefter hed bonden på gården:

Knud Pedersen.

Han var født 17. december 1713 på gården, V. Vedsted Vej 137, men faderen, Peder Mikkelsen, havde i 1727 fæstet gården, Mandøvej 28 i Okholm, så han kom fra denne gård. Han blev gift 22. september 1739 med Maren Andersdatter, der var født på nabogården, Okholmvej 3. De fik i deres ægteskab 8 børn:

1. Jacob Knudsen, født 7. december 1739 og død 24. december 1739, 17 dage gammel.
2. Mette Knudsdatter, født 26. januar 1741 og død 4. februar 1741, 9 dage gammel.
3. Peder Knudsen, født 28. april 1742. Han døde ugift 9. maj 1765, 23 år gammel.
4. Anders Knudsen, født 19. december 1743 og død 12. januar 1744, 24 dage gammel.
5. Anne Knudsdatter, født 11. oktober 1745. Hun blev den, der blev på fødegården.
6. Dødfødt drengbarn, født 22. november 1751.
7. Birgitte Knudsdatter, født 13. marts 1754 og død 8. maj 1755, 1 år gammel.
8. Jacob Knudsen, født 26. november 1755 og død 11. december 1755, 15 dage gammel.

Her ser man den store børnedødelighed. Af de 8 børn døde de 6 næsten som helt spæde. I 1765 blev egnen ramt af en meget smitsom sygdom og først døde den 16. april Knud Pedersen 51 år gammel, og den 9. maj døde så sønnen, Peder, der skulle have overtaget gården. Endelig døde også moderen, Maren Andersdatter, den 15. maj 1765. Hun blev 50 år gammel. Tilbage på gården var nu kun den ugifte datter, Anne, der var knap 20 år gammel. Hun blev trolovet 6. juli 1765 og gift 18. oktober 1765 med:

Jørgen Mikkelsen.

Han var født 25. april 1740 på gården Danelund, som dengang lå inde i Sdr. Farup by. Han var søn af gårdmand Michel Andersen og Anne Jørgensdatter. Jørgen Mikkelsen blev nu fæster af Digegaarden, som da ejedes af Thomas Clausen på Lustrupholm. I 1770-erne solgte han gården her til doktor Ancker Anckersen i Ribe. Jørgen Mikkelsen var også bonde på gården, da udskiftningen fandt sted. Gården fik da tildelt et areal på godt 100 tdr. land. Jørgen Mikkelsen og Anne Knudsdatter fik i deres ægteskab 9 børn:

1. Anne Marie Jørgensdatter, født 23. maj 1766.
2. Knud Pedersen Jørgensen, født 6. juli 1767. Død 8. januar 1770, 2½ år gammel.
3. Karen Jørgensdatter, født 28. marts 1769.
4. Michel Jørgensen, født 5. juli 1771. Død 3. november 1771.
5. Mette Jørgensdatter, født 6. august 1773. Død 16. november 1774.
6. Dødfødt drengbarn, født 31. august 1775.
7. Mette Jørgensdatter, født 10. oktober 1776. Død 8. september 1777.
8. Michel Jørgensen, født 17. september 1778. Død 23. juni 1779.
9. Knud Jørgensen, født 27. juni 1783. Død 20. juli 1783.

Her ser man igen, at dødeligheden blandt børnene født på denne gård har været uhyggelig stor. I 1782 brændte gården og Jørgen Mikkelsen lod en ny opføre et par hundrede meter længere mod syd, hvor terrænet var højere. Af en eller anden grund, som ikke kendes, afstær Jørgen Mikkelsen gården ca. 1785 og familien forsvinder fra V. Vedsted sogn. Hermed forsvinder en slægt, som har boet her siden begyndelsen af 1600-tallet. Den nye mand på gården er:

Hans Nielsen.

Han var født 15. maj 1739 på gården, Skoleallé 14, Sysselgaarden. Han var søn af Niels Nielsen Jessen og blev gift 30. oktober 1765 med Bodel Mikkelsdatter, der var født i Rejsby 1739. Se Rejsbybogen R. 40. Hans Nielsen havde altså boet på Skoleallé 14 i 20 år, før han flyttede hertil. Hans familieforhold er refereret under gården, Skoleallé 14. Hans Nielsen frikøbte omkring 1790 gården til selveje af doktorinde Anckersen og overlod den derefter til sin søn:

Niels Hansen.

Han var født 8. februar 1772 på gården, Skoleallé 14, og blev gift 31. oktober 1800 i Rejsby kirke med Marthe Radoor, der var datter af sognepræsten Andreas Radoor i Rejsby. Deres børn:

1. Andreas Radoor, født 12. december 1801 på gården i V. Vedsted.

2. Hans Nielsen, født 4. oktober 1803 i Lundsmark.

Den 20. juli 1803 solgte Niels Hansen gården her og købte Vestergaard i Lundsmark. Han flyttede nu til Lundsmark. Begge hans forældre fulgte også med. Her døde Hans Nielsen 26. august 1813 og Bodil Mikeldsdatter døde 11. maj 1813. Manden, der købte gården her i 1803, var:

Niels Hansen Bertelsen.

Han havde i 1794 fået overdraget gården, V.Vedsted Vej 98 af faderen. Se der. Han var født i Vester Aabølling, Brøns sogn, 23. marts 1771 som søn af Hans Bertelsen og Dorthe Nielsdatter. I 1785 kom denne familie til V. Vedsted, hvor Hans Bertelsen overtog gården V. Vedsted Vej 98. Niels Hansen Bertelsen blev gift 8. november 1799 i V. Vedsted kirke med Dorthe Clausdatter, der var født i Sdr. Farup på gården Lindberg den 12. december 1768. Hun var datter af Claus Jensen og Maren Andersdatter. Niels Hansen Bertelsen havde nu 2 gårde på tilsammen ca. 150 tdr. land. Den 23. september 1803 lod han afholde auktion over parceller fra begge gårde. På denne auktion blev solgt 34 parceller på ca. 50 tdr. land. Til den lille gård, som han nu solgte igen, blev der kun bygninger med toft og en hedeparcel. Det er V. Vedsted Vej 98. Til Digegaarden var der nu godt 100 tdr. land. Efter statsbankerotten i 1813 kom Niels Hansen Bertelsen som mange andre bønder i økonomiske vanskeligheder. Han måtte da også låne penge hos den rige Mett Lasses i Okholm. Gården her, som Niels Hansen Bertelsen købte 20. juli 1803, er stadig i samme slægts eje. Her følger nu børnene, som han fik i ægteskabet med Dorthe Clausdatter.

1. Marie Kirstine Bertelsen, født 13. juli 1802. Hun blev gift 7. december 1826 med Jens Pedersen Bondegaard fra Øster Vedsted. Se V. Vedsted Byvej 1.
2. Hans Bertelsen, født 2. juli 1804. Han gik på seminarium og fik eksamensbevis 22. september 1826. Han blev derefter huslærer i Vojens. I 1827 blev han underlærer i Aller. I 1833 er han lærer i Stenderup ved Haderslev, og her er han blevet mange år fremover.
3. Maren Bertelsen, født 1. februar 1807. Hun blev gift med Niels Hansen Pinborg og de overtog hendes fødegård.

Niels Hansen Bertelsen døde 28. februar 1848, 76 år gammel. Hans kone, Dorte Clausdatter, døde 5. april 1832, 63 år gammel. I 1835 overgik gården til svigersønnen:

Niels Hansen Pinborg.

Han fik skøde på gården 22. maj 1835. Han var født i Havervad, Brøns sogn, den 27. februar 1804 og søn af Hans Andersen Pinborg og Kirsten Pedersdatter. Han blev gift 20. juni 1835 med datteren på Digegaarden, Maren Bertelsen. De fik følgende børn:

1. Niels Bertelsen Pinborg, født 29. maj 1836. Han overtog senere fødegården.
2. Hans Nielsen Pinborg, født 23. august 1838. Han valgte at se den store verden og sejlede på de store have. Var matros i 1855.
3. Dorthea Kirstine Pinborg, født 28. november 1840.
Blev gift 4. januar 1864 med Jeppe Mortensen (Tækker), der var født 6. april 1832 i Jedsted som søn af Morten Jepsen og Ane Nielsdatter. Jeppe Tækker og Dorthea Pinborg købte, da de blev gift, en gård i Seem. Her fødtes 10 børn:
 1. Ane Mortensen, født 20. oktober 1864 i Seem. Hun blev gift 10. april 1891 med Marius Pedersen fra Blaksmark ved Varde. De fik 4 børn: Søren Kristian Pedersen – Jeppe Martin Pedersen – Birthe Marie Pedersen – Theodor Kristian Pinborg Pedersen.
 2. Niels Pinborg Mortensen, født 21. december 1865. Han blev gift 1895 med Ane Kirstine Marie Jensen fra Nørvang i Lunde sogn. De boede i Gørding sogn og fik 3 børn: Jens Peder Mortensen – Jeppe Mortensen – Maren Mortensen.
 3. Maren Mortensen, født 2. november 1870. Død ugift 1922 i Ulkær, Gredstedbro.
 4. Hans Jørgen Mortensen, født 22. oktober 1877. Han blev gift 4. marts 1903 med Bodil Maria Tranberg, der er født 14. november 1878 i Obbekær som datter af Peter Thomsen Tranberg. De fik 3 børn: Peter Tranberg Mortensen – Ebbe Tranberg Mortensen – Axel Tranberg Mortensen. Disse 3 sønner fik hver en gård i Obbekær.
 5. Laura Georgine Mortensen, født 15. april 1881. Gift 26. oktober 1906 med Nicolaj Beck, der var født 12. oktober 1872 i Nr. Skærbæk. De fik 9 børn: Andreas – Andreas – Dorthea Kirstine – Dorthea Kirstine – Maren – Kirstine – Agnes – Ane Maria – Thyra. Flere af disse børn døde som små og andre blev aldrig gift.
 6. Christian Mathias Mortensen, født 10. september 1883. Han blev gift 7. april 1925 med sin husbestyrerinde, Kirstine Kathrine Hansen. De fik ingen børn.
4. Laura Klausine Pinborg, født 17. maj 1843.
5. Kirsten Pinborg, født 18. juli 1845. Hun blev gift 23. marts 1870 med Friederick Wulff Hilbert, der var født 1831 ved Kiel og korporal ved grænsegendarmeriet.

6. Andreas Pinborg, født 30. august 1848. Han blev uddannet til skolelærer og var mange år lærer i Brylle på Fyn. Han blev gift 11. april 1871 med Karoline Beck fra Sdr. Farupvej 37.

Niels Hansen Pinborg havde i 1850 98 tdr. land til gården. Hans kone, Maren, døde 7. august 1872, 66 år gammel. Han døde selv 7. marts 1879, 75 år gammel. Gården havde han ifølge slutseddelen af 28. februar 1870 overladt til sønnen:

Niels Bertelsen Pinborg.

Han var født 29. maj 1836 og blev gift 1864 i Ribe domkirke med Maren Lassen, der var født 19. november 1835 i Øster Vedsted som datter af gårdmand Jens Lassen. Niels B. Pinborg og Marens børn:

1. Laura Klausine Pinborg, født 21. juli 1865. Hun blev gift ca. 1886 i U.S.A. med Jens Thygesen. De fik 8 børn. Bosat i U.S.A. Hun døde 1945.
2. Niels Hansen Pinborg, født 8. august 1867. Hans skæbne kendes ikke.
3. Maren Pinborg, født 26. november 1868. Udvandrede til U.S.A. Blev gift 1895 i U.S.A. med Hans Sievert Andreasen, født 25. maj 1870. Se Sdr. Kirkevej 19.
4. Elvira Marie Pinborg, født 8. oktober 1870. Død 18. april 1874, 3½ år gammel.
5. Kirstine Andrea Pinborg, født 26. november 1872. Hun blev gift 25. september 1895 med Johannes Marius Mohr, der var født 18. april 1868 og forpagter af gården, Lindbæksminde, i Sdr. Farup. Han var broder til Anne Bolette Rosenstand.
6. Jens Lassen Pinborg, født 18. maj 1875. Han overtog senere fødegården.
7. Elvira Marie Pinborg, født 7. juli 1877. Hun udvandrede også til U.S.A. Blev gift 24. september 1908 i U.S.A. med Gottfried Schneider, født 1880 og død 1926. De fik 4 børn, 1 søn og 3 døtre. Elvira Pinborg døde 29. december 1971, 94 år gammel.

Niels Bertelsen Pinborg var deltager i krigen mod tyskerne i 1864. Han døde 29. januar 1890, 53 år gammel. Hans enke, Maren, drev gården videre ved hjælp af sønnen, Jens Pinborg, der kun var 14 år, da faderen døde. Maren Pinborg overlevede sin mand i 20 år. Hun døde 8. april 1910, 74 år gammel.

Jens Lassen Pinborg.

Han var født 18. maj 1875 og blev gift 24. oktober 1902 med Ane Tro-

elsen, der var født 28. januar 1878 på gården, Mandøvej 16 i V. Vedsted. Hun var datter af Hans Chr. Troelsen og Maren Lassen. Deres børn var:

1. Magda Pinborg, født 5. december 1903. Lærerinde gennem mange år. Ugift.
2. Niels Pinborg, født 28. august 1905. Han fik fødegården.
3. Else Pinborg, født 8. august 1909. Gift med Knud Bentzen. Bor nu Smalhale 1 i V. Vedsted.
4. Frede Pinborg, født 8. november 1914. Gennem mange år skoleinspektør i Bramming.

Jens Lassen Pinborg fik skøde på gården 6. juni 1899 af moderen, Maren Lassen. I 1929 overlod han gården i forpagtning til sønnen, Niels Pinborg. Ane og Jens Pinborg lod da opføre et hus på Mandøvej 4, og her boede de i deres alderdom. Ane Pinborg døde 2. oktober 1964, 85 år gammel. Jens Lassen Pinborg døde 20. december 1976, 101 år gammel. Han er vel den, der opnåede den højeste alder i nyere tid i V. Vedsted.

Niels Pinborg.

Han var født 28. august 1905 og blev gift 22. juni 1929 med Thyra Schmidt Okholm, der var født 4. september 1905 og datter af Klaus M. Okholm og Dagmar. Se Ulvehøjvej 16. I Niels Pinborg og Thyras ægteskab fødtes 3 børn:

1. Nanna Pinborg, født 16. april 1930. Gift med Lars Thøste Eriksen. De fik gården.
2. Agnes Pinborg, født 2. december 1933. Gift med Henning Troelsen, født 27. december 1931. De lod oprette et husmandsbrug i Lundsmark.
3. Gunver Pinborg, født 6. april 1940. Uddannet lærer. Gift med lærer Børge Lorenzen. De bor Ternevænget 11, Ribe.

Niels Pinborg var i mange år forpagter af gården, men i 1939 fik han skøde på Digegaarden, som den nu kaldtes. Gårdens areal var i 1956 på 47 ha. I 1957 lod Niels Pinborg opføre et hus, Sdr. Kirkevej 33, som lå i umiddelbar nærhed af gården. Grunden blev købt fra gården, Sdr. Kirkevej 27. Dette skulle tjene som bolig for datteren, Nanna og svigersønnen, Lars Th. Eriksen, der kunne hjælpe på gården. I 1967 overtog Nanna og Lars Th. Eriksen gården og Thyra og Niels Pinborg flyttede ind i faderens hus på Mandøvej 4. Jens Pinborg kom tilbage til Digegaarden, hvor han tilbragte sine sidste år. Thyra Pinborg døde 1. februar 1983, 77 år gammel, og Niels Pinborg døde 26. maj 1988, 82

år gammel. Digegaarden ejes fra 1. januar 1967 af:

Lars Thøste Eriksen.

Han var født 19. november 1928 på gården, Skoleallé 14, Sysselegaarden. Han var søn af Ernst Kristian Eriksen og Karoline Marie Kristensen. Lars Th. Eriksen blev gift med datteren på gården, Nanna Pinborg, den 30. november 1957. De fik 2 børn:

1. Birgit Eriksen, født 7. april 1960. Hun blev gift 24. april 1986 med Jørn Laugesen, der er mekaniker. De bor Kløvertoft 11 i Hviding.
2. Jens Pinborg Eriksen, født 20. august 1964. Han overtager gården 1. marts 1992.

Gården har været i slægtens eje siden 20. juli 1803. I 1993 i 190 år.

Degnetoftevej 1. Vedstedgaard



Denne gård er den vestre halvdel af det, der engang var V. Vedsted Hovedgaard. Bygningerne til den middelalderlige hovedgård lå øst herfor, men alt er borte. Se Degnetoftevej 2. Den store gård blev delt en gang i 1400-tallet og en gård på 4½ otting opstod her, som i dag kaldes Vedstedgaard. I 1530 ejedes den af domkapitlet i Ribe. Fæstebonden på gården hed:

Las Thamsen.

Han svarede landgilde til domkapitlet, men ellers kendes intet til denne mand. Vi skal nu frem til 1658, før ved ved, hvem bonden er på gården. Han hedder da:

Hans Nissen.

Han døde under pesten 1659 og i 1660 bliver gården delt mellem 4 bønder:

Troels Smed.

Han fik 1 otting af gården lagt til sin forbedelse i V. Vedsted Vesterby. Se under Mandøvej 16.

Laurids Jørgensen.

Han fik 1 otting lagt til et hus, og her opstod en gård. Se V. Vedsted Vej 98.

Jens Marcordsen.

Han fik også en otting, men han boede på selve Vedstedgaard sammen med:

Søren Jensen.

Han var fæster af den sidste 1½ otting. Han overtog få år efter også den otting, som Jens Marcordsen havde i fæste, så gården fik den størrelse, som den havde de næste 200 år. Gården blev ca. 1662 udlagt fra domkapitlet til Ribe Hospital, som ejede denne til 1792, da den blev frikøbt. Søren Jensen, der boede her 1662, havde også tilnavnet Præst eller Ladefoged, men der savnes forklaring på disse navne. Han var født 1627 og blev gift ca. 1662 med Bodil Andersdatter, der var født 1631. De fik 6 børn:

1. Jens Sørensen, født 1664 og død 16. oktober 1686, 22 år gammel.
2. Maren Sørensdatter, født 1666 og døbt 16. september. Hun blev gift 1690 med Laurids Nielsen. Se Sdr. Farupvej 45.
3. Anne Sørensdatter, døbt 1. januar 1669. Hun blev gift 1712 med Claus Jensen. Se Sdr. Farupvej 36. Lindberg.
4. Anders Sørensen, døbt 6. februar 1670.
5. Else Sørensdatter, døbt 10. november 1672. Hun blev gift 1706 med Hans Lauridsen. De fik gården her, hendes fødegård.
6. Birgitte Sørensdatter, døbt 29. maj 1679. Død 16. maj 1734, 55 år gammel. Ugift.

Søren Jensen døde 23. maj 1692, 65 år gammel. Hans kone, Bodil, overlevede ham i mange år. Hun døde 22. januar 1733, 101 år gammel. Kun få i V. Vedsted sogn har opnået så høj en alder. Gården havde da i 30 år været fæstet af:

Hans Lauridsen.

Han fik fæstebrev fra Ribe Hospital 3. januar 1705. Han var født i Sdr. Farup 1682 og døbt 9. oktober. Han var søn af Laurids Nielsen og Birgitte Nielsdatter på gården Sdr. Farupvej 45. Hans Lauridsen blev gift 7. november 1706 med Else Sørensdatter, der var født på gården her. De fik 4 børn:

1. Bodil Hansdatter, født 4. maj 1707. Død 24. maj 1707. Tvilling.
2. Birgitte Hansdatter, født 4. maj 1707. Død 24. maj 1707. Tvilling.
3. Søren Hansen, født 5. september 1708. Han var den, der skulle overtage gården, men han døde 15. januar 1733, 24 år gammel. En stor gravsten, som stadig findes på V. Vedsted kirkegård blev lagt på hans grav. Det vidner om velstand.
4. Birgitte Hansdatter, født 29. december 1709. Hun blev gift med Ib Andersen og de fik hendes fødegård.

Hans Lauridsens kone, Else, døde 29. marts 1748, 75 år gammel, og han døde 21. december 1762, 80 år gammel. Gården var da overtaget af svigersønnen:

Ib Andersen.

Han fik fæstebrev 30. maj 1739. Han var født 3. marts 1718 på Tornbækgaard. Ulvehøjvej 4. Han var søn af Anders Ibsen og Anne Pedersdatter Bierrum. Han blev gift 28. november 1738 med Birgitte Hansdatter fra gården her. De fik 7 børn:

1. Hans Ibsen, født 4. juni 1739.
2. Anne Else Ibsdatter, født 21. oktober 1740.
3. Anders Ibsen, født 9. maj 1742.
4. Anne Botelia Ibsdatter, født 1. marts 1744.
5. Søren Ibsen, født 5. november 1745. Han døde 24. november 1745.
6. Esther Marie Ibsdatter, født 4. februar 1747.
7. Barbra Ibsdatter, født 3. september 1749.

Selv om Ib Andersen har startet under meget gode økonomiske forhold, er det gået skævt. Han kom i meget store restancer med afgifter og skatter. Han døde den 13. juni 1751, kun 33 år gammel. Gården kom på andre hænder, og hans enke, Birgitte med alle børnene forsvandt fra sognet. Gården blev nu fæstet af:

Hans Lassen Christensen.

Han fik fæstebrev 27. december 1751 og måtte betale 16 rdl. i fæstepenge samt alle restancerne fra Ib Andersens tid. Han har sikkert også været tynget af gæld. Han var født i Raahede, men hans forældre kendes ikke. Han blev gift første gang 9. marts 1732 med Ingeborg Truelsdatter. De blev viet i Brøns kirke. Hans Lassen Christensen kom til gården i 1751 sammen med sin kone, Ingeborg Truelsdatter, der var født i Havervad 1698 som datter af Truels Nielsen og Maren Lauridsdatter. De havde ingen børn. Ingeborg Truelsdatter døde 19. august 1752, 53 år gammel. Hans Lassen Christensen blev gift anden gang 31. januar 1754 med Kiesten Jefs datter, der var født i Høgsbro 1720. Hun var datter af storbonden, Jef Jepsen, der var farbroder til den tidligere fæster af ejendommen her, Ib Andersen. Hans Lassen Christensens andet ægteskab varede kun 10 måneder, thi Kiesten Jefs datter døde 28. oktober 1754. Han blev gift for tredje gang 27. juni 1755 med Karen Andersdatter, der kom fra Thy. De fik sammen en datter, Ingeborg Maria Hansdatter, født 30. oktober 1755. Dette ægteskab varede kun godt et år, thi den 25. august 1756 døde Karen Andersdatter. Hans Lassen Christensen var nu enkemand for tredje gang og den 18. maj 1757 blev ejendommen solgt på auktion, og Hans Lassen rejste bort fra sognet. Manden, der nu overtog gården, var:

Michel Lauridsen.

Han havde fæstebrev fra Ribe Hospital dateret 22. marts 1757. Han var født 1725 i Kærbølling, Rejsby sogn. Rejsbybogen K.12. Han var søn af Laurids Michelsen og Maren Christensdatter. Han blev gift 27. maj 1745 i Rejsby kirke med Anne Poulsdatter, der var født 1718. De fik i deres ægteskab 6 børn, hvoraf de 4 ældste blev født i Kærbølling, medens de to yngste blev født i V. Vedsted.

1. Poul Michelsen, født 16. august 1746.
2. Laurids Michelsen, født 1748.
3. Andreas Michelsen, født 8. december 1752.
4. Christen Michelsen, født 7. juli 1755. Han fik Vedstedgaard efter faderen.
5. Anna Maria Michelsdatter, født 10. maj 1758.
6. Hans Michelsen, født 3. august 1760.

Michel Lauridsen døde 2. juni 1789, 63 år gammel. Hans kone, Anne Poulsdatter, døde 27. december 1788, 70 år gammel. Gården var på 111 tdr. land, da den i 1780 blev overdraget til sønnen:

Christen Michelsen.

Han var født 7. juli 1755 i Kærboelling. Han blev gift 3. november 1780 med Dorethe Clemmensdatter, der var født 6. august 1756 på gården V. Vedsted Vej 105. De fik i ægteskabet 8 børn:

1. Anne Marie Christensdatter, født 19. oktober 1781.
2. Maren Clemens Christensdatter, født 2. oktober 1783. Hun blev gift 23. februar 1805 med Hans Hansen. Se gården V. Vedsted Vej 91.
3. Hans Christensen, født 3. oktober 1785. Død 31. december 1788, 3 år gammel.
4. Dorthe Christensdatter, født 20. august 1787. Død 21. marts 1795, 7½ år gammel.
5. Anne Michels Christensdatter, født 27. november 1789. Død 4. december 1789.
6. Anne Michels Christensdatter, født 6. januar 1791.
7. Hans Christensen, født 29. marts 1793. Han fik fødegården.
8. Dorret Christensdatter, født 28. juni 1795. Død 1. december 1800, 5 år gammel.

Det var Christen Michelsen, der 1792 købte gården til selveje. Han døde 30. januar 1807, 51 år gammel. Hans kone, Dorethe Clemmensdatter, døde 30. november 1835, 79 år gammel. Hun drev efter mandens død gården videre, indtil den i 1820 blev overtaget af sønnen:

Hans Christensen.

Han var født 29. marts 1793 på gården og blev gift 30. januar 1819 med Ellen Sandholt Davidsen, der var født 22. maj 1793 i V. Vedsted kro som datter af Niels Davidsen og Anne Lauridsdatter. Se V. Vedsted Vej 147. Hans Christensen og Ellen fik i deres ægteskab 8 børn:

1. Christiane Hansdatter, født 3. maj 1819.
2. Niels Davidsen Hansen, født 1. februar 1821. Se under V. Vedsted Vej 64.
3. Dorreth Hansdatter, født 21. maj 1822.
4. Anne Kirstine Hansdatter, født 21. januar 1824.
5. Christen Michelsen Hansen, født 13. september 1825. Se under Skoleallé 2. Østgaarden.
6. Peter Hansen, født 4. juni 1827.
7. Michel Lauridsen Hansen, født 19. februar 1829. Se V. Vedsted Vej 64.
8. Søren Hansen, født 19. november 1830. Se under Sdr. Kirkevej 3. Året efter, den 19. september 1831, døde Hans Christensen, 38 år gam-

mel. Hans enke, Ellen Davidsen, blev gift igen 2½ måned efter den 6. december 1831 med:

Jes Nielsen.

Han var født 8. april 1808 i Vejrup. Han fik med Ellen Davidsen 3 børn:

1. Hansine Jessen, født 4. juni 1833.
2. Niels Jessen, født 10. oktober 1835. Gift 1870. Se Vester Bjergvej 9.
3. Dorthé Marie Jessen, født 26. maj 1838. Død 3. december 1838, ½ år gammel.

Den 14. april 1839 døde Ellen Davidsen, 45 år gammel. Jes Nielsen blev gift igen 29. februar 1840 med Maren Madsdatter, der var født 1817 i Solbjerg, Skads sogn. I dette ægteskab fødtes 4 børn:

1. Ellen Jessen, født 5. juli 1840. Hun blev gift 27. juni 1867 med Frands Boesen. Se under Trækærvej 7.
2. Bodil Marie Jessen, født 22. januar 1842. Hun var 1866 blevet trolovet med Frands Boesen, og de skulle flytte ind på en nyopført ejendom, Trækærvej 7, men hun døde 22. april 1866, 24 år gammel, kort før brylluppet.
3. Mads Lausen Jessen, født 17. december 1843. Han fik i 1873 fødegården.
4. Dorthéa Jessen, født 6. november 1845.

Det var Jes Nielsen, der i 1866 lod opføre bygninger til et husmandsbrug, som han overlod til sin svigersøn, Frands Boesen. Se Trækærvej 7. Jes Nielsen døde 13. november 1873, 65 år gammel. Hans kone, Maren Madsdatter døde 22. august 1890, 73 år gammel. Gården havde Jes Nielsen overladt til sønnen:

Mads Lausen Jessen.

Han fik skøde 15. august 1873. Han var født 17. december 1843 på gården. Han blev gift 18. april 1888 med Hansine Skov, der var født 2. oktober 1845 i Kirkeby, Roager sogn. Hun var enke efter Anders Jørgensen Brorsen, der var ejer af gården, V. Vedsted Vej 137. Denne gård bragte Hansine Skov nu med til Mads Lausen Jessen, da hun blev gift med ham. Denne gård, som var på ca. 40 tdr. land lod Mads Jessen udstykke i 1892 og solgte bygninger med toft til Frands Nielsen. Se V. Vedsted Vej 137. Mads Jessen og Hansine Skov fik ingen børn. Hun døde 9. december 1904, 59 år gammel. Mads Jessen havde træben og havde en gift familie, som boede på gården efter konens død. Det var Simon Nielsen Christensen, der var født i Øster Aabølling 6. juni 1871

og Johanne Marie Pedersen, der var født 19. marts 1868 i Vejrup. De blev gift i V. Vedsted kirke 28. november 1902. De fik en søn Niels Madsen Christensen, født 18. oktober 1905. Denne familie tjente og boede på gården helt til 1918, da Mads Jessen døde. De fik da ejendommen, Sdr. Farupvej 54. Mads Lausen Jessen døde 25. februar 1918, 74 år gammel. Hans arvinger bortsolgte en del af gårdens jorder og bygninger med ca. 22 ha. til:

Hans Hansen Klaaby.

Han er født 24. december 1877 i Øster Vedsted som søn af Søren Hansen Klaaby. Han blev gift første gang 1902 med Meta Kirstine Lund, der var født 8. august 1885 på gården, Sdr. Kirkevej 13 i V. Vedsted. Hun døde kort tid efter i Øster Vedsted. Hans H. Klaaby blev gift anden gang 1906 med Anna Klausen, der var født 4. marts 1886 som datter af Laura og Hans Klausen, Kærbøl Mark. I dette ægteskab fødtes børnene:

1. Meta Klaaby, født 18. november 1907 i Ø. Vedsted. Hun blev gift 1937 med Adolf Andersen. Se videre V. Vedsted Vej 58.
2. Søren Hansen Klaaby, født 25. maj 1909 i Øster Vedsted. Han lod bygge en gård i 1939 på Tøndervej 50. Se der.
3. Hans Klausen Klaaby, født 6. juli 1910. Han overtog gården her efter faderen i 1943.
4. Laura Klaaby, født 13. juli 1912 i Øster Vedsted. Hun var gift med Villy Sørensen. De boede i Brørup. Er begge døde.
5. Peter Klaaby, født 16. april 1917 i Øster Vedsted. Han er gift med Sofie Sørensen. De bor i Kolding.
6. Margrethe Johanne Hansen Klaaby, født 6. juni 1919 i V. Vedsted. Hun døde 14. januar 1923, 3 år gammel.
7. Aksel Herman Hansen Klaaby, født 10. marts 1922 i V. Vedsted. Han er gift med Eva Johansen. De bor i Kragenæs på Lolland. 1960
8. Margrethe Hansen Klaaby, født 2. april 1924 i V. Vedsted. Hun bor sammen med broderen i huset, Degnetoftevej 4, V. Vedsted.
9. Andreas Clausen Hansen Klaaby, født 26. januar 1926. Han boede også på Lolland, men har været død i mange år.

Kort efter at have født det sidste barn døde Hans H. Klaabys kone, Anne Marie Klaaby. Hun døde 7. februar 1926, 39 år gammel. Hans Hansen Klaaby overtog gården i marts 1918 fra arvingerne efter Mads Jessen. Han solgte i 1943 gården til sønnen, Hans Klausen Klaaby. Han købte i 1945 et hus i V. Vedsted Vesterby, nemlig huset Vester Bjergvej 9. Huset på Vester Bjergvej 9 solgte han i 1960 til Marius Horup. Hans

Hansen Klaaby døde 5. januar 1968, 90 år gammel.

Hans Klausen Klaaby.

Han var som nævnt født 6. juli 1910 og overtog gården i 1943. Han var ugift, men boede sammen med sin ugifte søster, Margrethe Klaaby, der var født 2. april 1924. Hans Klausen fik bygget nyt stuehus og nye driftsbygninger og havde til gården ca. 26. ha. Hans Klausen lod i 1979 opføre et hus på Degnetoftevej 4 og her flyttede Margrethe og Hans Klausen ind efter at have solgt gården. Gården blev solgt 1982 til:

Karsten Færk Pedersen.

Han er født 17. juni 1962 på gården, Sprækvej 8 i V. Vedsted som søn af Agnes og Kai Pedersen. Karsten boede her sammen med Randi Andersen, der er født 25. januar 1964. Se videre under Sprækvej 8. Karsten F. Pedersen overtog i 1986 sin fødegård og gården her blev overtaget af:

Agnes og Kai Pedersen.

De flyttede ind på gården 20. januar 1986. Angående familieforhold se Sprækvej 8. Gården har nu fået navnet Vedstedgaard, thi det er den vestre halvdel af den tidligere hovedgård, som lå her i middelalderen.

Degnetoftevej 2

Dette vejnummer findes ikke i dagens V. Vedsted, men her lå engang i fortiden den gård, som kaldtes V. Vedsted Hovedgaard. Den gård, som endte som fattiggården i V. Vedsted. Degnetoftevej 2 lå lige nord for huset V. Vedsted Vej 74. V. Vedsted Hovedgaard ejedes omkring 1400-tallet af slægten Frille i Ribe og var en gård på 8 ottinger. Fra Frilleslægten kom gården til domkapitlet i Ribe for allerede før 1500-tallet at blive delt i 2 gårde. En gård på 4½ otting og det er den, som ligger på Degnetoftevej 1 og kaldes Vedstedgaard. Den anden er gården her på 3½ otting og som er resten af den tidligere hovedgård. På gården her bor i 1530 bonden:

Atzer Andersen.

Han var fæster under domkapitlet i Ribe. Vi følger nu tiden frem til 1660, da bor der på gården 2 bønder, thi da er gården delt i 2 gårde.

Den ene er gården V. Vedsted Vej 74, som nu er på 1½ otting, og så gården her på 2 ottinger. Det er denne gård, vi nu vil følge med beboere og slægter. Den første bonde er:

Hans Hansen.

Han er død i pesten 1659-60. Han har dog haft en datter: Bodil Hansdatter, der var født 1654. Omkring 1664 bliver Hans Hansens enke gift med:

Michel Bennedsen.

Hvornår han er født vides ikke, men han fik 2 børn:

1. En dreng, navn ikke opgivet, født 1666.
2. Bennet Michelsen, født 1668 og døbt 26. april. Han blev gift 1691. Se Sdr. Kirkevej 13.

I 1673 udlægges denne gård med flere i V. Vedsted fra domkapitlet til ryttergods. Michel Bennedsen døde 1679, og gården blev herefter overtaget af:

Jørgen Jacobsen.

Han var født ca. 1649 og søn af Knud Jacobsen, Mandøvej 20. Han blev gift 30. oktober 1681 med Michel Bennedsens steddatter, Bodil, der var født ca. 1654 og datter af Hans Hansen. Børnene fra ægteskabet mellem Jørgen Jacobsen og Bodil:

1. Michel Jørgensen, døbt 26. juni 1682.
2. Jacob Jørgensen, født 22. december 1683. Begravet 6. januar 1684.
3. Lene Jørgensdatter, født 22. februar 1685. Begravet 9. september 1685.
4. Hans Jørgensen, født 13. juli 1686. Han fæster gården efter faderen.
5. Leene Jørgensdatter, født 6. juni 1689.
6. Anne Jørgensdatter, født april 1692 og død 22. februar 1697.
7. Jacob Jørgensen, født 27. juli 1694. Død 21. august 1714, 20 år gammel.
8. Thyge Jørgensen, født 8. juli 1698. Han blev gift 12. november 1726 med Maren Termansdatter fra gården Ulvehøjvej 15.

Jørgen Jacobsen døde natten mellem 6. og 7. august 1722, 73 år gammel. Hans kone, Bodil, døde 12. februar 1732, 78 år gammel. Gården blev i 1722 fæstet af sønnen:

Hans Jørgensen.

Det var samme år, som gården blev solgt fra ryttergodset til Nicolaj

Clausen, amtsforvalteren over Løgumkloster. Gården tilhørte nu Clausen-slægten, indtil den blev købt af kaptajn Mylford, der solgte den til selveje 1792. Hans Jørgensen var født på gården 13. juli 1686 og blev gift 3. december 1724 med Bodil Bennedsdatter, der var født 23. oktober 1696 på gården, Sdr. Kirkevej 13. De fik 4 børn:

1. Jørgen Hansen, født 21. august 1724. Han overtog fødegården.
2. Benned Hansen, født 16. marts 1729. Han overtog 1769 morbroderens gård i V. Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 13.
3. Kirsten Hansdatter, født 27. september 1731. Gift 17. juni 1761 med Knud Andersen fra Roager. Se Sdr. Kirkevej 24.
4. Mikkil Hansen, født 5. juni 1739. Han døde ugift på gården 19. april 1810, 70 år gammel.

Hans Jørgensen døde 16. december 1748, 62 år gammel. Hans enke, Bodil Bennedsdatter, døde 15. januar 1762, 65 år gammel. Gården blev nu fæstet 2. januar 1762 af sønnen:

Jørgen Hansen.

Han var født på gården 21. august 1724 og blev gift 4. november 1769 med Cathrine Andersdatter, der var født i Roager ca. 1741. De fik 3 børn:

1. Bodil Jørgensdatter, født 5. november 1771.
2. Hans Jørgensen, født 6. oktober 1773. Han overtog fødegården 1805.
3. Anders Jørgensen, født 14. oktober 1776. Gift 26. april 1817 og gårdmand. Se gården V. Vedsted Vej 137.

Jørgen Hansen var gårdmand i V. Vedsted, da udskiftningen fandt sted, og han fik til gården ca. 105 tdr. land. Han frikøber gården ifølge kontrakt af 20. maj 1791. Prisen for gården var 800 rdl. Jørgen Hansen døde 13. juni 1805, 80 år gammel. Hans kone, Cathrine Andersdatter, var død 20. januar 1796, 54 år gammel. I 1805 overdrages gården til sønnen:

Hans Jørgensen.

Den 12. juli får han skøde på gården mod at betale 1000 rdl. til broderen, Anders Jørgensen. Hans Jørgensen var født på gården 6. oktober 1773 og blev gift 25. oktober 1806 med Ingeborg Christensdatter, der var født 26. februar 1785 i Okholm på gården Ulvehøjvej 16. De fik følgende børn:

1. Jørgen Hansen, født 16. april 1807. Han blev gift 30. maj 1840 med enken, Anne Marie Laustdatter. Se gården Ulvehøjvej 16.

2. Anne Marie Hansdatter, født 5. november 1808. Hun blev gift 1832 med Niels Bjerrum Jensen. Se forsvunden gård matr.nr. 5 i Sdr. Farup. *bind 3 / side 51*
3. Christen Hansen, født 7. august 1810. Han fik i 1856 skøde på gården, Sdr. Kirkevej 27. Se der.
4. Benned Hansen, født 17. oktober 1812. Han fik fødegården. Han blev senere gårdmand i Okholm ved giftermål med broderen Jørgens enke. Se Ulvehøjvej 16.
5. Jens Hansen, født 13. april 1815. Han fik halvpart i fødegården 1856. Han døde ugift 17. maj 1861.
6. Cathrine Hansen, født 10. september 1817. Hun døde 5. oktober 1817, 4 uger gammel.
7. Michel Hansen, født 12. september 1818. Han blev gift 1848 med Karen Hansdatter og gårdmand på gården V. Vedsted Vej 91. Se der.
8. Søren Jannicksen Hansen, født 29. juni 1821. Han fik også halvparten af fødegården i 1856.

Hans Jørgensen klarede krisen i 1820-erne, men måtte dog optage et lån på 240 rbdl. hos sognepræsten i V. Vedsted, Jørgen Bang. Den 30. april 1842 døde Hans Jørgensens kone, Ingeborg Christensdatter, 57 år gammel. Hans Jørgensen døde 11. maj 1856 som aftægtsmand på gården, 57 år gammel. Den 17. februar 1852 afstod Hans Jørgensen gården, på grund af svigtende helbred, til sønnen:

Benned Hansen.

Han var født 17. oktober 1812 på gården. Han måtte for denne betale 2192 rbdl. rede sølv. I denne sum var indregnet arv til søskende samt aftægt. Benned Hansen havde kun gården i 4 år, thi den 28. april 1855 blev han gift med broderen, Jørgen Hansens enke, Bodil Marie Østergaard, og overtog hendes gård i Okholm. Se Ulvehøjvej 16. Gården her solgte han ifølge skøde af 5. april til sine 2 brødre:

Jens Hansen og Søren Jannicksen Hansen.

Prisen for gården var 1706 rbdl. De to brødre, der begge var ugifte, fæstede i 1860 en ung og køn husbestyrerinde, Maren Mortensdatter, der var født 19. juni 1836 i Jedsted som datter af gårdmand Morten Jepsen og Ane Nielsdatter i Jedsted. Begge de to halvgamle brødre forelskede sig i den kønne pige, men hun valgte den yngste Søren J. Hansen. Deres bryllup skulle stå en dag i maj 1861 og 8 dage før skulle den ældre broder, Jens Hansen, efter sædvane indbyde gæster til broderens bryllup. I stedet for at besøge dette hverv, gik han ud i laden og

hængte sig. Hans forehavende blev dog opdaget, og han døde ikke med det samme, men derimod dagen efter, den 17. maj 1861, 46 år gammel. Søren Jannicksen Hansen og Maren holdt dog bryllup få dage efter denne hændelse. De blev gift 26. maj 1861 i V. Vedsted kirke. Dette ægteskab varede kun kort, thi Søren Jannicksen Hansen døde 29. marts 1862, 41 år gammel. Den 5. maj 1862 fødte hans enke, Maren, en søn, der fik faderens navn: Søren Jannicksen Hansen. Han rejste som ganske ung til U.S.A. og bosatte sig i Nebraska. Maren sad nu ene på gården med en lille dreng, men efter 1½ års forløb blev hun gift igen og nu med en ung mand fra sit hjemsovn Vilslev. Det var gårdmandssønnen,

Thomas Lauridsen.

Han var født 13. januar 1831 i Vilslev som søn af gårdmand Laust Thomsen og Kathrine. Brylluppet med Maren stod den 24. oktober 1863. De blev dog ikke længe i V. Vedsted, de flyttede i 1865 til Vilslev, hvor han købte en gård, som lå nabo til hans fødegård. Gården i V. Vedsted lod han delvis udstykke og solgte bygningerne med resten af jorden til V. Vedsted kommunes fattigvæsen. Skødet er tinglyst 4. juli 1866.

V. Vedsted sogns fattiggård

Fra 1866 var gården under kommunen og blev drevet af en bestyrer. Den første bestyrer af fattiggården var:

Peder Kjeldsen Pedersen.

Han var født 31. december 1835 i Nr. Farup og gift med Ane Marie Pedersen Schmidt, der var født i Lustrup 1836. De fik følgende børn:
1. To dødfødte børn, en dreng og en pige, født 9. september 1870. Peder Kjeldsen Pedersen døde 15. august 1872, 37 år gammel. Hans enke, Ane Marie, blev gift påny den 12. november med Christen Mikkelson Hansen. Se Skoleallé 2. I 1870 var der på fattiggården 15 fattiglemmer, af disse var 5 børn. Her var blandt flere Knud Jensens kone med 3 børn. Se V. Vedsted Vej 98. Den næste bestyrer af gården var:

Søren Hansen Laustsen.

Han var født 21. september 1838 på V. Vedsted Vej 101. Han blev gift

11. maj 1870 med Mariane Petersen, der var født i Varde 15. juni 1829. Angående familief forhold se V. Vedsted Vej 102. Hans kone døde på fattiggården 8. marts 1894, 64 år gammel. Søren Hansen Laustsen holdt op som bestyrer ca. 1900. Han efterfulgtes af:

Hans Peter Madsen.

Han var født i Føvling 27. april 1849 og gift ca. 1878 med Kirstine Jessen, der var født 14. februar 1851. Han var først landmand og bager i Ribe og her blev børnene født:

1. Kathrine Madsen, født 25. juni 1879. Hun levede ugift. Se V. Vedsted Vej 113.
2. Carl Kristian Madsen, født 26. april 1882 i Ribe. Se V. Vedsted Vej 113.
3. Peder Hansen Madsen, født 25. september 1888 i Ribe. Gift 14. november 1912 i V. Vedsted med Elise Andreas Jessen, født 25. april 1890 på V. Vedsted Vej 113. Se videre Tøndervej 72.

Hans Peter Madsen var forpagter af fattiggårdens jorder. I 1911 havde de to fattiglemmer på kost, men der boede også en anden familie i fattiggården nemlig:

Søren Karlsen, født 19. april 1860.

Kristine Karlsen, født 24. maj 1854 i Vilslev.

Johanne, født 3. september 1898. Deres datter. Karoline, født 19. december 1899. Deres datter.

I 1916 blev bygninger med toft solgt til Kristian Sørensen Villadsen. Se Skoleallé 6. Bygningerne forsvandt kort efter.

Degnetoftevej 3

I dette hus bor nu Niels Okholm Madsen. Huset er opført ca. 1895 og det er Mads Lausen Jessen, der har ladet det bygge på et hjørne af hans toft til gården Degnetoftevej 1. Den første, der har boet her var:

Knud Pedersen Lund.

Han var født i Sønderjylland 18. januar 1847 og blev gift 1875 måske i Ribe med Karen Knudsen, der var født 1847 i Tange ved Ribe som datter af daglejer Knud Knudsen og Kirsten Hansen. Knud Pedersen Lund sad først til leje i et hus, som var bygget ca. 1875 på Sdr. Farup hede. Se Sdr. Farup Hedevej 3. Her boede han fra 1875 til 1896. Han

købte i 1887 huset til ejendom. Her blev også de tre børn i hans ægteskab født:

1. Knud Knudsen Lund, født 22. marts 1876.
2. Ellen Marie Lund, født 19. april 1878. Hun blev gift 2. november 1899 i Hviding kirke med Jeppe Chr. Jeppesen. De boede i Hviding.
3. Peder Jessen Lund, født 24. januar 1883.

Knud Pedersen Lund flyttede ind i det ret nye hus i 1896. Af en eller anden grund fik han gavebrev på huset den 19. december 1900 af Mads Jessen. Endelig fik han skøde på huset 15. december 1909. Den 21. marts 1909 døde Knud Lunds kone, Karen. Hun blev 62 år gammel. Hans solgte i 1917 huset til:

Niels Valdemar Schmidt.

Han var kun ejer af huset i et år. Han havde skøde på huset lyst 7. marts 1917 og solgte, ifølge skøde lyst 3. marts 1918, huset til Valdemar Madsen. Angående Niels Valdemar Schmidt se Trækærvej 3.

Jacob Valdemar Madsen.

Han var født 13. maj 1882 og søn af Markus Sørensen Madsen og Mette Marie Olsen. Han blev gift 13. august 1905 med Ane Petrine Hansen, der var født 12. april 1879 i Ilsted, Gørding, som datter af husmand Søren Hansen og Jepeline Pedersen. Ane Hansen havde før, hun blev gift, en søn udenfor ægteskab. Han hed:

1. Karl Kristian Hansen og var født 24. december 1903.

Her følger børnene, som blev født i ægteskabet med Jacob Valdemar Madsen:

1. Ejner Magnus Madsen, født 22. oktober 1905 på Sdr. Farup Mark. Boede Jernkærvej.
2. Meta Marie Madsen, født 20. november 1907 i Egebæk. Se V. Vedsted Vej 64.
3. Agnes Oline Madsen, født 8. april 1909 i Egebæk. Gift med Harald Fogtmann, Ribe.
4. Markus Sørensen Madsen, født 12. maj 1910 i Egebæk. Se Vester Bjergvej 2.
5. Søren Hansen Madsen, født 16. juli 1911 i Egebæk. Se Sdr. Farupvej 31.
6. Viggo Elias Madsen, født 18. juli 1913 i Egebæk. Bor i Vejrup.
7. Marie Valborg Madsen, født 14. november 1914 i Egebæk. Gift med Johan Jensen, Ribe.
8. Tove Madsen, født 27. maj 1917 i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 64.

Jacob Valdemar Madsen boede først på Sdr. Farup Mark. I 1906 flyttede familien til Egebæk, hvor Valdemar Madsens far og mor boede. Han købte nu deres hus og de boede nu i samme hus. Dette hus er nu borte, men lå den gang sydøst for nuværende Hans Schmidts hus i Egebæk, Harevej 3. I 1915 købte Valdemar Madsen et areal af broderen, Niels Madsen, og lod her opføre bygninger til en lille ejendom, Lillemosevej 3. I 1918 solgte han denne ejendom til Michael Pedersen og flyttede til V. Vedsted på Degnetoftevej 3. Jacob Valdemar Madsen var arbejdsmand og arbejdede om sommeren i mosen. Ane Madsen gjorde rent i V. Vedsted skole samt kogte kaffe ved festerne i samlingshuset. I 1940 solgte Valdemar Madsen huset her og flyttede ind i det nuværende D.U.I. hus ved V. Vedsted strand. Jacob Valdemar Madsen døde 19. januar 1947 i Ribe, 64 år gammel. Hans kone, Ane P. Madsen, døde 26. juni 1946 i Ribe, 67 år gammel. Huset Degnetoftevej 3 blev 1940 solgt til:

Niels Christensen Madsen.

Han var broder til ovennævnte Jacob Valdemar Madsen og født 7. september 1880 som søn af Markus Sørensen Madsen og Mette Marie Olsen. Han blev gift 8. november 1902 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Okholm, der var født i Drengsted, Døstrup sogn, 27. juni 1882. Hun var datter af arbejdsmand Chr. Andersen Okholm og Hanne Cathrine Thyhsen. Niels Madsen overtog 1902 en lille ejendom på Sdr. Farup hede, som han fik efter Henrik Tjørnelund, Lillemosevej 9. Her blev alle deres 12 børn født på nær den ældste. Anne Marie og Niels Chr. Madsens børn:

1. Meta Johanne Madsen, født 10. november 1902. Gift med Marius Horup. De fik ejendommen Lillemosevej 9 efter hendes forældre. Se videre Vester Bjergvej 9.
2. Kristian Sørensen Madsen, født 5. oktober 1904. Han boede på Rømø. Død.
3. Anders Pedersen Madsen, født 28. august 1906. Han var gift med Astrid og boede V. Vedsted Vej 10. Han var plejer. Død.
4. Johanne Cathrine Madsen, født 4. juni 1908. Hun boede i Silkeborg. Død.
5. Markus Sørensen Madsen, født 3. oktober 1910. Han boede i Ribe og var portør på Ribe sygehus. død.
6. Christine Eline Cecilie Madsen, født 31. januar 1913. Boede i Australien. Død.
7. Nissine Christensen Madsen, født 15. juni 1914. Boede i Glostrup.

Død.

8. Anne Cecilie Madsen, født 17. august 1915. Hun bor i Bevtoft.
 9. Thyra Margrethe Madsen, født 16. januar 1919. Boede i Bevtoft.
Død.
 10. Mary Sørine Madsen, født 9. maj 1921. Bor i Ribe.
 11. Elvira Marie Madsen, født 8. april 1923. Bor i Esbjerg.
 12. Niels Okholm Madsen, født 30. maj 1926. Han overtog huset her efter forældrene.
- Niels Christensen Madsen døde 19. marts 1963, 82 år gammel. Anne Marie Okholm døde 26. januar 1956, 73 år gammel.

Niels Okholm Madsen.

Han overtog huset efter faderen i 1963. Han er født 30. maj 1926 og blev gift 31. juli 1954 med Lilly Karen Kirstine Nielsen, der er født 3. januar 1918 i Tjæreborg som datter af Ferdinand Nielsen og Anne Nielsen Fugleborg i Tjæreborg. I ægteskabet fødtes ingen børn. Niels O. Madsen arbejdede i mange år på Ribe Jernstøberi. Han er nu enkemand, thi Lilly, hans kone, døde 12. marts 1991, 73 år gammel.

Degnetoftevej 4

Dette hus lod Hans Klausen Klaaby opføre 1979, og her bor han nu sammen med sin søster Margrethe Klaaby.

Hans Klausen Klaaby.

Han er født 6. juli 1910, og hans søster Margrethe er født 2. april 1924. Hans Klausen ejede, før han flyttede ind i huset her, gården, Degnetoftevej 1, som han 1982 solgte til Karsten Pedersen.

Degnetoftevej 17

Dette hus er bygget i 1986 på en grund købt af uddeler Ejnar Knudsen i V. Vedsted. Manden, der lod huset opføre, var:

Bjarne Bang Schmidt.

Han er født 12. juli 1955 Kærbøl Mark, Farup sogn. Han er søn af Anne

og Niels Schmidt. Anne er født Bang i Nr. Farup og Niels er født Trækærvej 6 i Egebæk. Bjarne Schmidt blev gift 2. september 1978 i Brøns kirke med Anette Brandt, der er født 17. februar 1956 i Brøns. Hun er datter af Jutta og Aksel Brandt. Hun er født i Farup og han er født i Brøns. Anette og Bjarne Schmidts børn:

1. Jørgen Brandt Schmidt, født 17. december 1980.

2. Anders Brandt Schmidt, født 26. februar 1983.

Anette er bankassistent og Bjarne er lærer.

Degnetoftevej 19

Dette hus er bygget i 1986 og det var Henrik Christensen, der lod huset opføre.

Henrik Christensen.

Han er født 31. oktober 1963 i Ålborg som søn af Sonja og Ejvind Christensen, Nr. Nebel. Han bor sammen med Meta Bundesen, der er født 20. maj 1964 som datter af Elisabeth og Hans Bundesen på Mandø. Meta er postarbejder og Henrik er tømrer.

Degnetoftevej 23

I 1984 lod Arne Christensen opføre dette hus på en grund købt af ud-deler Ejnar Knudsen.

Arne Christensen.

Han er født 5. marts 1953 i Ribe som søn af Robert Christensen og Anna, født Jørgensen. Arne Christensen bor sammen med Birthe Marie Hansen, der er født 21. september 1952 i Rudkøbing som datter af Laurids Skovløber Hansen og Kirsten Karlson. Birthe Marie og Arne har 2 børn:

1. Camilla Christensen, født 21. juni 1979 i Sdr. Farup.

2. Rasmus Christensen, født 14. juni 1984 i V. Vedsted. *Kilde: 1988*

Arne Christensen havde tidligere ejet huset, Sdr. Farupvej 41. Han er smed og Birthe Marie er børnehavepædagog.

Degnetoftevej 32

Dette hus er bygget 1986, og det var tømrer Søren Axelsen, der fik bygget dette hus.

Søren Mølgaard Axelsen.

Han er født 27. april 1948 i Øster Lindet som søn af Johanne og Michael Axelsen i Vorbasse. Søren Axelsen blev gift 1. december 1973 i Løsning med Anna Marie Therkelsen, der er født 22. december 1952 i Vejle som datter af Signe og Egon Therkelsen, Løsning. Anna Marie og Søren Axelsens børn:

1. Jesper Mølgaard Axelsen, født 30. juli 1974 i Esbjerg. Skoleelev.

2. Helle Mølgaard Axelsen, født 30. juni 1979 i Esbjerg. Skoleelev.

3. Jacob Mølgaard Axelsen, født 10. april 1985 i Esbjerg.

Søren Mølgaard Axelsen er tømrer, og Anna Marie Axelsen er sygehjælper.

NR 04 Niels Bjerrum Jensen & datter

Degnetoftevej 38

Dette hus er bygget 1986 og det var *Vagn Petersen og Birthe Jensen*, der lod huset opføre. De solgte i 1989 til:

Bodil Bach.

Hun solgte i 1991 til:

Ann Birgit Andersen og Søren Allan Johansen.

Søren Allan Johansen, født 31. oktober 1963 i Gram som søn af Jytte og Vagn Ohrt Johansen. Ann Birgit Andersen, født 19. oktober 1963 i Ribe som datter af Tove og Knud Andersen. Søren A. Johansen er mekaniker, og Anne Birgit er typotekniker.

Sprækvej 1

Dette hus blev bygget 1976 på en grund købt i 1975 af Svend B. Troelsen, Sprækvej 3. Huset er opført som to vinkelbygninger og er tækket

med strå. Det var møbelsnedker Knud Jørgensen, der fik dette hus opført.

Knud Jørgensen.

Han er født 13. juni 1945 på ejendommen, V. Vedsted Byvej 6 som søn af smeden, Bent Jørgensen og Dora Troelsen. Han blev gift 20. juli 1969 med Ingrid Okholm, der var født på Fyn 2. januar 1948 som datter af Claus Okholm og Ruth Rasmussen. Ruth og Claus boede senere i V. Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 27 og Sdr. Kirkevej 13 samt endelig V. Vedsted Byvej 24. Ingrid og Knud Jørgensen boede tidligere i huset, V. Vedsted Vej 129. Dette hus havde Knud Jørgensen selv bygget. Se videre der. Ingrid og Knud har 2 børn:

1. Mona Jørgensen, født 7. maj 1970.
2. Benth Jørgensen, født 5. august 1973.

Knud Jørgensen er pedel på ungdomshøjskolen i V. Vedsted og Ingrid arbejder på amtsgården i Ribe.

Sprækvej 3



Her bor i dag Kristine og Svend B. Troelsen. Her lå helt fra middelalderen en gård, som tilhørte domkapitlet i Ribe. I 1668 blev gården købt af borgmester Vilhelm Brockmann i Ribe. Omkring 1690 solgte han til medicus embedet i Ribe. Det var doktoratet i Ribe, som ejede gården frem til 1850-erne. Den sidste fæstegård i V. Vedsted. Gården

hørte til den kongerigske del af landsbyen. Den første fæstebonde som vides at have boet på gården var:

Rasmus Lauridsen.

Han var bonde på gården til sin død 1679. Han efterfulgtes af en enke fra Ribe, nemlig enken efter dr. Ludvig Pousch. Hun boede i gården, men har sikkert ikke drevet denne. Det var derimod en bonde ved navn:

Rasmus Nielsen

Han blev gift 1683 med Anne Lasdatter. De fik 4 børn:

1. Las Rasmussen, døbt 7. december 1684. Han blev gift 1709 og var skrædder i V. Vedsted.
2. Anne Rasmusdatter, døbt 18. april 1686. Hun blev gift 1721 med Peder Mikkelsen Øster. Se V. Vedsted Vej 137 og Mandøvej 28.
3. Niels Rasmussen, født 4. december 1787. Han overtog gården efter faderen.
4. Hans Rasmussen, født 26. marts 1689.

Rasmus Niensens kone, Anne Lasdatter, døde natten mellem den 5. og 6. februar 1697, 50 år gammel. Rasmus Nielsen blev gift igen 1698 med Anne Hun døde 22. december 1698 i barnsnød og blev ej forløst. Hun blev 44 år gammel. Rasmus Nielsen blev gift for tredje gang 17. september 1699 med Maren Mathiasdatter, der var født 1659. De fik i ægteskabet en søn:

1. Mathias Rasmussen, født 25. juni 1701. Han blev gift 1725 med Anne Kallesdatter. Se Skoleallé 6. Rosengaarden.

Rasmus Nielsen døde 3. maj 1746 som en meget gammel mand. Hans kone, Maren Mathiasdatter, døde 30. januar 1742, 82 år gammel. Gården var da forlængst overtaget af sønnen:

Niels Rasmussen.

Han var født på stedet 1687 og blev gift 22. juni 1721 med Maren Sørensdatte, der var født 1688 og døbt 21. oktober. Hun var datter af Søren Jacobsen. Se Sdr. Farup, matr.nr.6. Niels Rasmussen og Maren Sørensdatte's børn:

1. Søren Nielsen, født 6. december 1721. Han overtog sin fødegård.
2. Kirsten Nielsdatter, født 22. september 1723. Gift med Laurids Lassen Puggaard. Se under Skoleallé 2. Østgaarden.
3. Rasmus Nielsen, født 8. september 1725. Død 11. juni 1758, 33 år gammel.

4. Maren Nielsdatter, født 5. maj 1727. Hun blev gift 10. november 1764 med Søren Jespersen. Se V. Vedsted Vej 92.
5. Mette Nielsdatter, født 27. januar 1730.
Niels Rasmussen døde 15. oktober 1759, 71 år gammel. Hans kone, Maren, døde 22. september 1762, 73 år gammel. Gården var da fæstet af sønnen:

Søren Nielsen.

Han var født 1721 og blev gift første gang 24. april 1767 i Ribe domkirke med Kiesten Jensdatter, der var født i Øster Vedsted 1725. Deres ægteskab var barnløst. Kiesten Jensdatter døde 5. juni 1779, 54 år gammel. Søren Nielsen blev gift anden gang 2. november 1780 i Hviding kirke med Anna Nielsdatter, der var født 1729 i Høgsbro og datter af husmand Niels Nielsen. I dette ægteskab fødtes heller ingen børn. Søren Nielsen døde 4. marts 1793, 71 år gammel. Hans kone, Anne Nielsdatter, døde 7. marts 1810, 80 år gammel. Gården var i 1792 blevet fæstet af en mand fra Nr. Farup.

Christen Madsen.

Han var født 1762 i Nr. Farup på en ejendom under det lindevitske gods. Han blev gift i V. Vedsted kirke 10. november 1792 med Maren Frandsdatter, født 27. oktober 1751 i huset V. Vedsted Vej 94. De fik i ægteskabet en datter:

1. Maren Christensdatter, født 11. december 1794. Hun blev gift 1817 med Christen Lauridsen Jepsen, og de fik gården her.
Samme dag som denne datter blev født døde moderen, Maren Frandsdatter, i barselseng. Hun blev 43 år gammel. Christen Madsen blev gift anden gang 23. april 1796 med Anne Hansdatter, der var født 1752 i Rørbækhus, Faaborg sogn. Ingen børn i dette ægteskab. Gården her, som Christen Madsen havde fæstet, var på ca. 52 tdr. land eller 28,5 ha. Jorden lå på 32 forskellige steder. Af disse lodder blev kun omkring 10 opdyrket, ialt ca. 10 ha. Marskeng udgjorde 2 lodder på tilsammen 5 ha. Resten af jorden var hede, kær og mose, der lå udyrket hen. Christen Madsen døde 22. maj 1822, 60 år gammel, og hans kone, Anne Hansdatter, døde 19. august 1823, 71 år gammel. Gården blev i 1817 overtaget af svigersønnen:

Christen Lauridsen Jepsen.

Han var født 16. marts 1784 på ejendommen V. Vedsted Vej 143. Han blev gift 19. april 1817 med datteren på gården, Maren Christens-

datter. De fik 3 børn:

1. Christen Madsen Christensen, født 1. februar 1818. Han blev gift 20. marts 1842 med Maren Frandsdatter fra Hjortkær, Grimstrup sogn. Han var smed og de sad til leje i et hus i V. Vedsted hele deres liv. Han døde på fattiggården 1872.
2. Jeppe Lassen Christensen, født 10. oktober 1819. Død 2. december 1819, 8 uger gammel.
3. Maren Christensdatter, født 1. november 1821.
Christen Lauridsen Jepsen døde 18. september 1832, 47 år gammel. Hans enke, Maren Christensdatter, blev gift igen den 11. maj 1833 med:

Hans Jørgen Hansen.

Han var født i Lustrup ca. 1810 og overtog gården 1833. Hans Jørgen Hansen og Maren Christensdatter fik 3 børn:

1. Christen Lauridsen Hansen, født 31. juli 1833.
2. Marie Hansen, født 31. december 1834.
3. Dødfødt drengebarn, født 4. december 1836.

Det gik ikke godt for Hans Jørgen Hansen, selv om han både åndelig og legemlig var en velbegavet mand, drak han mere og mere og blev til sidst forfalden til flasken. Han førte også et uordentligt levned, og det endte med, at han blev skilt fra konen. Det endte i den rene armod, han kom under fattigforsørgelse og den 17. juli 1860 hængte han sig selv i fattighuset. Han blev begravet uden klokkeringning, sang eller ligfølge eller anden ceremoni. Han var dog allerede i 1853 blevet fradømt fæstet af gården. Stiftsøvrigheden, som ejede gården, opråbte nu gården til offentlig auktion for mindste bud 4000 rdl. Første gang mødte ingen og den anden gang 29. marts 1854 mødte heller ingen. Tredie auktion blev holdt den 15. april 1854 og her blev storbonden, Peder Davidsen, på Tornbækgaard højtbydende med 4.525 rdl. Budet gjaldt gården med bygninger, ialt 18 fag samt 2 vogne, en plov og en harve. Angående Peder Davidsen se Ulvehøjvej 4. Gårdens areal var da på 52 tdr. land. Den 11. juni 1855 solgte Peder Davidsen bygningerne med 3,78 ha. til Mathias Frederik Sørensen. Resten af gårdens jorder blev lagt til hans egen gård.

Mathias Frederik Sørensen.

Han måtte for ejendommen betale 1640 rdl. Han var født i Ullerup 29. maj 1797. Han havde tidligere været kromand i Egebæk. Se under Trækærvej 3. Her findes hans familieforhold registreret. Der boede i

gården en familie mere som sad til leje her. Det var Christen M. Christensens kone, Maren Frandsdatter, der var blevet skilt fra ham samt hendes 3 børn: Christen Lauridsen – Abelone Marie – Frands Peder. Mathias Frederik Sørensen solgte atter ejendommen her i 1861 og flytter til Egebæk, hvor han lader opføre bygninger på jord købt i 1855 af Peder Davidsen. Se videre under Bjørnkærvej 5. Manden, der nu købte ejendommen, var:

Ole Nielsen Hollænder.

Han fik skøde på ejendommen 12. marts 1861. Han var født i Skærbæk 2. juni 1828 som søn af Anders Nielsen Olesen Hollænder og Anne Christensen. Han blev gift 4. april 1857 i V. Vedsted kirke med Maren Nielsdatter, der var født 27. september 1826. Se under V. Vedsted Vej 127. Ole Nielsen og Maren fik følgende børn:

1. Anders Nielsen Hollænder, født 1858 i Skærbæk.
2. Martine Marie Hollænger, født 1. februar 1861.
3. Anne Marie Hollænder, født 8. juli 1863. Hun døde 1. april 1872, 8 år gammel.
4. Nielsine Hollænder, født 26. februar 1866. Udvandret til U.S.A. Arizona.
5. Marie Oline Hollænder, født 3. oktober 1868.

Ole Nielsen var snedker, og det fik han brug for, thi i april måned 1870 brændte gårdens bygninger. Han fik dem opført igen ca. 50 meter længere mod syd. Der findes rester af den oprindelige bygning. Der blev snakket mellem folk om denne brand, idet man mente, han selv havde hjulpet til, idet alt var forberedt på branden. Den 28. oktober 1872 døde Maren Nielsdatter, Ole Nielsens kone, 46 år gammel. Ole Nielsen Hollænder solgte ejendommen et halvt år efter sin kones død og flyttede ind hos nabokonen, Ane Johanne Troelsen, der var enke. Se videre V. Vedsted Vej 123. Manden, som Ole Nielsen solgte gården til, hed:

Jens Klausen.

Han fik skøde på gården 27. maj 1873. Der kendes intet til denne mand, men han købte 1,4 ha. ind til ejendommen. Han boede kun i V. Vedsted i knap 3 år, thi den 27. marts 1876 solgte han stedet til:

Jes Jørgensen Bejer.

Han havde nu til ejendommen 5,2 ha. Han var født 3. januar 1805 i Havervad, Brøns sogn. Han havde, før han flyttede ind her, en anden

gård i V. Vedsted, som han lod udstykke. Se under Smalhale 7. Der findes også hans familieforhold beskrevet. Da han kom til gården her, havde han med sig sin kone, Else Marie Pedersen, der var født 21. januar 1826 i Lustrup. Jes Jørgensen Bejer solgte ejendommen den 22. august 1883 til sønnen Peder Jensen Bejer for 3000 kr. Heri en aftægtskontrakt på kapitalværdi 1000 kr. Jes Jørgensen Bejer døde som aftægtsmand den 13. december 1890, knap 86 år gammel. Hans kone, Else Marie, døde 7. september 1913, 87 år gammel.

Peder Jensen Bejer.

Han var født 15. december 1859 på gården Smahale 7 i V. Vedsted. Han blev gift 12. marts 1886 med Mathea Margrethe Møller, der var født 23. juni 1862 på ejendommen, V. Vedsted Vej 98. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Jes Jørgensen Bejer, født 2. februar 1887. Han døde 5. maj 1894, 7 år gammel.
2. Semine Margrethe Bejer, født 8. juni 1895. Hun blev gift 8. november 1918 med Hans Lassen Troelsen. De fik senere ejendommen.

Peder Jensen Bejer var husmand og kørte desuden vognmandskørsel med doktor og dyrlæge. Mathea, hans kone, der var skrædderdatter, syede tøj for andre. Han udvidede ejendommens areal væsentlig i de år, han havde den. De havde aftægtsfolk boende i hjemmet fra de blev gift i 1886 til 1913. Først Peder Jensens far og mor og siden også Matheas mor, Margrethe Nielsdatter, der døde 25. december 1912, 88 år gammel. I 1918 købte Peder Jensen Bejer huset V. Vedsted Vej 96, og her tilbragte han og Mathea deres alderdom. Peder Jensen Bejer døde 20. april 1943, 83 år gammel. Hans kone, Mathea, døde 5. december 1947, 85 år gammel. Gården blev i 1918 overdraget til svigersønnen:

Hans Lassen Troelsen.

Han var født 25. februar 1884 på gården Mandøvej 16 i V. Vedsted som søn af Maren og Hans Christian Troelsen. Han blev gift 8. november 1918 i V. Vedsted kirke med Semine Margrethe Troelsen, der var født 8. juni 1895 på gården. I deres ægteskab fødtes 3 børn:

1. Svend Bejer Troelsen, født 8. oktober 1919. Han overtog gården i 1950.
2. Helge Troelsen, født 24. juni 1922. Han blev gift i oktober 1951 med Inga Stougaard, der var født i Tørring. De har 5 børn. Både Inga og Helge var lærere senest i Hedegaard ved Give. De bor nu i Ølsted ved

Hedensted.

3. Dora Troelsen, født 27. juli 1925. Gift 1943 med Bent H. Jørgensen, smed i V. Vedsted. Se V. Vedsted Byvej 6.

Hans Lassen Troelsen overtog gården i 1918 med ca. 13. ha. Han fik først skøde på denne i 1925. Margrethe, hans kone døde 13. september 1929 på Ribe sygehus, 34 år gammel. Hans Lassen Troelsen blev gift igen den 9. april 1939, i V. Vedsted kirke med Anna Othilie Hansen, der var født 28. september 1904 i Kokspang ved Varde, som datter af Søren Hansen. I dette ægteskab fødtes datteren:

1. Margrethe Troelsen, født 30. maj 1940. Hun blev gift med Anders Nissen. De bor i Sverige i nærheden af Malmø.

Den 15. december 1950 afstod Hans L. Troelsen gården til sønnen, Svend B. Troelsen, og købte ejendommen, V. Vedsted Vej 137. Se der.

Svend Bejer Troelsen.

Han blev som nævnt født 8. oktober 1919 og gift 15. december 1950 med Kristine Dorthea Schmidt, der var født 21. februar 1929 i Høgsbro, Hviding sogn som datter af gårdejer Martin Schmidt og Anne Lund. Kristine og Svend Troelsen har 2 sønner:

1. Torsten Troelsen, født 21. oktober 1951 og gift 28. november 1981 med Conni Fabrin Petersen. De har 2 børn: Jesper, født 19. maj 1977 og Pernille, født 20. maj 1981. De bor Hjortetoften 8, Egebæk. Hun er plejerske og han er brandinspektør i Ribe
2. Jan Bejer Troelsen, født 24. marts 1954. Han bor sammen med Ragnhild Lønne. Se videre Sdr. Kirkevej 9 i V. Vedsted.

Svend Troelsen byggede gården fuldstændig om og købte mere jord, så gården kom op på 24 ha. Den 1. januar 1990 blev største delen af jorden solgt fra. I dag er der til ejendommen 2,6 ha.

Sprækvej 4

Her bor i dag Gitte og Martin Phillip. Huset er opført 1964 på en 1500 m² stor grund købt af Kaj Pedersen fra gården Sprækvej 8. Manden, som lod huset opføre, var:

Arnold Sylvestersen.

Han var gift med Anne Madsen. De boede i huset til 1972, da de solgte til:

Jens Jørgensen.

Han var født 9. december 1949 på V. Vedsted Byvej 6 som søn af smeden, Bent Jørgensen og Dora, født Troelsen. Han blev gift 1967 med Kirsten Hansen, der var født 9. december 1949 som datter af Hans Henrik Hansen og Kirstine Kathrine Warming. Jens og Kirsten fik 3 børn:

1. Bente Jørgensen, født 11. februar 1967. Bor 1991 – 1992 i København.
2. Brian Jørgensen, født 2. september 1969. Bor Jedstedvej 39.
3. Henriette Jørgensen, født 7. september 1970. Bor i Ribe. Jens Jørgensen var V.V.S. mand og drev en tid forretning i V. Vedsted. Kirsten og Jens solgte i november 1988 huset til:

Martin Phillip.

Han var født 12. januar 1956 i Hviding og søn af Ellen og Karl Phillip. Se Sdr. Kirkevej 18. Han blev gift 19. august 1983 med Gitte Kaasgaard Klausen, der var født 9. februar 1963 på ejendommen, Tøndervej 72, Sdr. Farup Mark. Martin og Gitte har 3 børn:

1. Brian Klausen Phillip, født 2. juni 1984.
2. Anders Kaasgaard Klausen Phillip, født 21. maj 1987.
3. Marianne Kaasgaard Klausen Phillip, født 2. juni 1990.

Sprækvej 8

Denne gård er bygget 1962. Det var Kai Pedersen, der i 1962 solgte bygningerne til gården, V. Vedsted Vej 127, Klostergaarden. Han lod nu opføre nye bygninger på den gamle gårds arealer lidt syd for byen på Sprækvej 8.

Kai Pedersen.

Han er født 7. februar 1932 i Canada som søn af Karen Marie og Aage Pedersen. De rejste dog til Danmark kort efter. Se Sdr. Farupvej 27. Kai Pedersen blev gift 1. november 1958 i Sønderup, Himmerland, med Agnes Færk, der er født 12. februar 1937 i Sønderup som datter af Margrethe og Aage Færk, Knolde Sønderup. Agnes og Kai Pedersen fik 2 sønner:

1. Jens Aage Færk Pedersen, født 25. februar 1960. Han overtog gården her i 1984.

2. Karsten Færk Pedersen, født 17. juni 1962. Han købte i 1982 gården, Degnetoftevej 1. Senere overtog han gården her. Kai Pedersen købte ret betydelige arealer ind til gården og udvidede bygningerne. I 1984 blev gården overdraget til sønnen:

Jens Aage Færk Pedersen.

Han var født på gården V. Vedsted Vej 127 og ugift. Han havde kun gården et par år. Den blev nu solgt til hans broder, Karsten F. Pedersen, der ejede gården, Degnetoftevej 1. Den fik Agnes og Kai Pedersen nu og bor der i dag.

Karsten Færk Pedersen.

Han er født 17. juni 1962 og blev gift 31. marts 1990 med Randi Andersen, der er født 25. januar 1964 på gården, Ulvehøjvej 15 i V. Vedsted og datter af Irene og Erik Andersen. Randi og Karsten har en datter:

Vibeke Pedersen, født 5. januar 1990.

I dag driver Karsten Pedersen gården, som nu har et tilliggende på 48 ha.

RIBE FOLKEBIBLIOTEK