



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

V. Vedsted sogns



slægts- og ejendomshistorie

Forord //

For 50 år siden vakte interessen for slægtens historie og den bredte sig til at omfatte hele egnens historie og derfor også V. Vedsted sogn. Gennem mange år gik ture til arkiver, hvor afskrifter af kirkebøger, folkefortællinger, skatte- og jordebøger blev foretaget, bistået på bedste vis af min kone. Dette stof blev indsamlet, fyldte efterhånden utrolig meget. Rejsby sogn fik en sognebog, og nu skulle også en bog om V. Vedsted sogn udarbejdes for at få styr på de mange oplysninger, der fandtes i mit arkiv.

Da kirkebøgerne for V. Vedsted sogn går tilbage til 1665 og er næsten uden hullerm, hvor der mangler nogle år, besluttede jeg at lave en bog, hvor alle mennesker, som har levet i dette sogn, blev tilknyttet det sted, hvor de havde levet i sognet. Bogen skulle også omfatte samtlige ejendomme i sognet. Omfatte både gårde, husmandsbrug og huse. Ret hurtigt opdagede jeg, at det blev så omfattende, at sognets almindelige historie måtte udelades i første omgang. Derfor kunne værket ikke hedde V. Vedsted sogns historie, men V. Vedsted sogns slægts- og ejendoms historie. Værket kom til at omfatte tre bind, og hver eneste ejendom i sognet, som er bygget før 1992 er med. Undtaget er dog husene i Egebæk, som er bygget efter 1960. Alle mennesker, der har boet i disse huse i de sidste 3 – 400 år samt deres familier, er med i værket. Til dels også byggeår samt overtagelsesår er med, hvor det har været muligt at få oplysninger.

For at gøre det muligt at få dette værk trykt, vil der hermed blive rettet en tak til følgende, som har støttet udgivelsen:

Velux Fonden.
Brandkassefonden Sydvest.
Landlegatet.
Bikuben i Ribes Fond.
Skole- og kulturudvalget i Ribe.
Arkitektfirmaet John Jensen.
Kvickly, Ribe.
Vadehavsbageriet i V. Vedsted.
Nykredit.
Danske Bank, Hviding.

Svend B. Troelsen

Forklaringer til teksten

En otting:

Dette er som ordet angiver ottendedelen af en stor størrelse, som kan deles med otte. Denne størrelse er ældgammel, måske fra vikingetid. Måske en oprindelig gårdenhed? Ottingen er en bestemt størrelse indenfor det bestemte landsbysamfund, men størrelsen er forskelling fra det ene landsbysamfund til det andet. Ottingen er også et bymål, som angiver rettigheder og pligter indenfor det enkelte landsbysamfund. Udskiftningen i 1770-erne af fællesskabet blev foretaget efter ottingstal, hvor en gård i V. Vedsted fik ca. 53 tdr. land pr. otting. I Sdr. Farup fik en otting ca. 38-40 tdr. land.

Hartkorn:

Hartkornsbeskatningen blev indført i slutningen af 1600-tallet. Hartkorn betyder hårdt korn. Rug og byg angives i tønder. 1 tdr. = 8 skæpper. 1 skæppe = 4 fjerdingkar. 1 fjerdingkar = 3 album.

En ørtug:

Dette er et gammelt kornmål, hvor 1 ørtug byg var = 12 skæpper. 1 ørtug rug = 10 skæpper. 1 ørtug havre = 20 skæpper. Målene kan være forskellige fra egn til egn.

Demat:

En demar = 0,4926 ha. En demat = 180 roder. En rode = 27,37 m².

1 tdr. land:

1 tdr. land = 14.000 alen². 1 alen² = 40 m².

En fødnød:

Et unglykreatur.

En forbedelse:

Er det samme som et kådnersted eller et husmandssted.

Et toftegods:

Er et husmandssted med en stor toft.

Et inderstested:

Er et hus, hvor manden sidder til leje.

1:4000

Del af Vester-Vedsted By

Vester-Vedsted



Mandøvej 1

Dette hus lod Anna Kjems opføre på en hjørnegrund, som tilhørte V. Vedsted efterskole. Hun solgte i 1961 skolen til Anne Marie og Jens Kristian la Cour Madsen og fik bygget et hus.

Anna Kjems er født Jørgensen den 24. april 1897 i Skibelund og blev gift ca. 1947 med forstander, Olav Kjems, der var født 1. maj 1880 i Odder. Han var da enkemand for anden gang. Anna Kjems havde, før hun blev gift, en mindre ejendom i Jernkær nord for Ribe, og her havde hun 2 plejebørn: Ingrid og Henning. Anna Kjems var meget aktiv inden for husmandsbevægelsen. Hun boede i det nyopførte hus til sin død 24. april 1970. Hun blev 73 år gammel. Efter hendes død blev huset solgt til:

Ungdomshøjskolen.

Her anvendes huset nu som bolig for et af skolens lærerpar.

Mandøvej 2

Dette hus er opført 1963 på en grund, som indtil 1872 var legeplads for børnene ved V. Vedsted skole. Den gamle skole lå på grunden vest for. Det var bager Greis Guldbergs enke, Esther, som lod huset opføre.

Esther Guldberg.

Hun var født 3. marts 1891 i Spandet. Angående hendes familieforhold se V. Vedsted Vej 145. Hun døde 13. oktober 1988, 97 år gammel. Efter hendes død arvede hendes to døtre huset. Karen Guldberg født 25. maj 1916 og Edith Guldberg født 21. september 1923. De er begge ugifte og bor nu i huset.

Mandøvej 3

Dette hus blev bygget 1888 af krydstoldassistent Johannes With.

Johannes Jespersen With.

Han var født på Rømø 24. august 1824 som søn af skibskaptajn Jesper With. Han var assistent på en toldkrydser, der lå i farvandet ved Rømø. Efter at være pensioneret flyttede han til V. Vedsted. Han var gift med Johanne Marie Degn, der var født på Mandø 20. juni 1832. Det var et par gamle fine folk. Hun blev kaldt Madam ligesom præstefruen. De fik ingen børn, men tog til sig en dreng, Johan Harald Jørgensen, der var født på Mandø den 14. januar 1872 som trilling. Han blev arving til huset. Johannes With døde 2. april 1917, 92 år gammel. Hans kone, Johanne Marie, var død 20. juli 1916, 84 år gammel. Huset var ifølge skøde lyst 12. november 1913 overdraget til:

Johan Harald Jørgensen.

Han var skomager og som nævnt født på Mandø. Han blev gift 26. juli 1925 i V. Vedsted kirke med sin husbestyrerinde, Petra Vestergaard Madsen, der var fra Ølgod sogn. Dette ægteskab holdt kun ganske kort. Hun ødelagde hans økonomi ved at holde gilder med andre folk. Han blev skilt, og huset blev solgt ifølge skøde lyst 26. november 1927 til:

Antoni Hansen.

Han var født 30. oktober 1860 i Nr. Løgum. Han var gift med Mette Marie Andersen. Se videre under Sdr. Kirkevej 27, samt under Skoleallé 14, hvor han også har boet. Mette Marie, Antoni Hansens kone, døde 27. februar 1928, 68 år gammel. Han døde 12. januar 1947, 86 år gammel. Huset havde han afstået til datteren:

Anna Hansen.

Hun fik skøde på huset lyst 8. november 1928. Hun var født 17. februar 1901. Hun boede i huset sammen med faderen. Hun blev dog gift med Peter Boel i Sejstrup, og Antoni Hansen havde da husbestyrerinder til sin død. Huset blev i 1947 solgt til:

Martin Andersen Frank.

Han var født 20. februar 1896 og blev gift ca. 1930 i Hviding med Eline Christine Olesen, der var født 10. august 1909 i Hviding som datter af Theodor Olesen og Ida Marie Lausten. Martin Frank og Christine boede fra 1930 til 1947 i Hviding sogn, og her er deres 5 børn født. Thora – Ida – Christian – Erling – Henning. Martin Frank var murer og Christine havde i en del år rengøringen ved V. Vedsted skole. Martin Frank døde 25. marts 1974, 78 år gammel. Christine Frank solgte i

1979 huset til:

Preben Hjort Nielsen.

Han er født på Mandø som søn af Poul Nielsen. Han er gift med Berit og de har 3 børn. Preben Nielsen gennemførte en fuldstændig renovering af huset. Han har nu buskørslen til Mandø gennem Vadehavet. Han har bygget hus på Mandø, hvor familien nu bor. Huset her i V. Vedsted er fra april 1992 udlejet.

Mandøvej 4

Dette hus ejes nu af Ungdomshøjskolen og bruges som lærerbolig. Huset blev opført i 1929, og det var Jens Pinborg, der lod dette hus opføre, da han flyttede fra Digegaarden, Sdr. Kirkevej 37.

Jens Lassen Pinborg.

Han var født 18. maj 1875 og gift 1902 med Ane Troelsen. Se Sdr. Kirkevej 37. Efter Ane Troelsens død i 1964 flyttede Jens Pinborg i 1967 tilbage til fødegården, hvor han tilbragte sine sidste år. Huset her blev da overladt til sønnen:

Niels Pinborg.

Han kom fra Digegaarden, som nu var overladt til svigersønnen Lars Th. Eriksen. I 1967 flyttede Thyra og Niels Pinborg ind i huset. Thyra Pinborg døde 1. februar 1983, 77 år gammel, og Niels Pinborg døde 26. maj 1988, 82 år gammel. Huset blev efter hans død solgt til Ungdomshøjskolen.

Mandøvej 5

Her bor Andrea og Frits Bergmann, der lod huset bygge i 1942. *Frits Christian Bergmann* er født 5. januar 1915 i Hennekesdam ved Jels. Han er søn af Frits Bergmann og Ellen Jørgensen. Faderen, Frits Bergmann, faldt 1915 i Frankrig i første verdenskrig, og moderen, Ellen Jørgensen, købte i 1922 huset, Sdr. Kirkevej 9 af Laust Clausen. Frits Bergmann voksede op i V. Vedsted. Han blev gift 18. maj 1940 med

Andrea Schack, der var født 11. marts 1919 i Brøns og datter af Niels Peder Schack og Bodil Marie Beck i Brøns. Andrea og Frits Bergmann boede først i huset, V. Vedsted Byvej 32 og flyttede ind i det nye hus i 1942. Deres børn er:

1. Ellen Schack Bergmann, født 4. oktober 1942. Gift med Søren Chr. Sørensen, Rudmosegaard. Han er bankbud. De bor i Ringkøbing.
2. Gunda Schack Bergmann, født 20. marts 1945. Gift 11. april 1964 med Hans Stenger. Han er kontorassistent og de bor i Bramming.
3. Agnes Schack Bergmann, født 22. januar 1948. Gift 25. maj 1968 med Mathias Hansen. Han er postbud og de bor i Råhede, Hviding sogn.

Frits Bergmann byggede huset på jord, han havde overtaget fra moderens hus, Sdr. Kirkevej 9. Boligforeningens huse, som blev opført 1989, blev også bygget på jord købt af Frits Bergmann. Han har hele livet ernæret sig som arbejdsmand.

Mandøvej 6

Dette hus ejes i dag 1991 af Lis K. Petersen og Sonny Sprecher. Huset hørte tidligere til de såkaldte kongerigske ejendomme i V. Vedsted under matr.nr. 55. Huset er opført her omkring 1760 og det er bonden, Jef Jørgensen, på gården V. Vedsted Byvej 23, der har ladet det opføre på sin søndre toft til at huse lejefolk, som skulle hjælpe med arbejdet på gården. Flere huse i V. Vedsted er opført på det grundlag. Hvem, der først boede som lejere af huset, vides ikke, men 1778 er huset blevet solgt til:

Hans Nielsen Korfidsen.

Han var ejer af huset, men stedet ejedes af Lustrupholm. Han var født 1743 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 9, men dåben er ikke indført i kirkebogen, dog er der ingen tvivl, alene det lidt ualmindelige efternavn beviser dette. Han blev gift 16. oktober 1778 med Johanne Jensdatter, der var født ca. 1749. De fik 6 børn:

1. Jens Hansen Korfidsen, født 15. januar 1780. Han overtog stedet efter faderen.
2. Maren Hansdatter Korfidsen, født 23. august 1782. Død 7. januar 1794, 11 år gammel.
3. Christen Hansen Korfidsen, født 22. august 1785.

4. Dødfødt datter, født samme dag, tvilling.
5. Kirsten Marie Korfidsen, født 18. november 1786. Se Sdr. Kirkevej 2.
6. Niels Hansen Korfidsen, født 5. september 1790.
Hans Nielsen Korfidsen var husmand og strømpebinder. Han døde 22. april 1822, 79 år gammel. Hans kone, Johanne Jensdatter, døde 4. februar 1829, 79 år gammel, men hun boede da ikke mere i dette hus, hun sad til leje hos Jens Andreas Poulsen, der var ejer af huset Sdr. Kirkevej 2. Ejendommen her var omkring 1810 overladt til sønnen:

Jens Hansen Korfidsen.

Han, der var født 15. januar 1780, blev aldrig gift og døde 30. april 1826 i en alder af 46 år. Herefter blev huset solgt til:

Peter Kleinberg.

Han var født ca. 1785 i Nustrup. Han blev gift 1821 med Kirsten Termansdatter, der var født ca. 1791 i Jegerup. Hun var sognets jordemoder. I deres ægteskab fødtes børnene:

1. Terman Petersen Kleinberg, født 15. december 1821.
2. Anne Kleinberg, født 7. januar 1825.
3. Christine Petrea Kleinberg, født 6. august 1827.
4. Jensine Kleinberg, født 2. august 1830.

Ægteskabet mellem Peter Kleinberg og Kirsten Termansdatter holdt ikke, de blev skilt, hvilket var meget ualmindeligt på de tider. I 1845 boede han i fattighuset i V. Vedsted. Dette hus lå nord for bækken, nordøstlig i landsbyen. Se. V. Vedsted Vej 64. Huset er forlængst borte. Her døde Peter Kleinberg som fattiglem 1. november 1848, 63 år gammel. Hans kone, Kirsten, lejede sig ind i et hus sammen med sin yngste datter, Jensine. Det var huset, V. Vedsted Vej 131. Her døde hun den 27. juni 1852, 61 år gammel. Huset her som familien tidligere havde boet i nemlig Mandøvej 6 blev i 1842 solgt til:

Jens Pedersen Bundegaard.

Han var født i Øster Vedsted ca. 1798 og i 1826 blevet gift med Marie Kirstine Nielsdatter, der forlængst var død. Han flyttede nu ind i huset her, og i 1845 boede han helt alene i huset. Han kom fra huset Sdr. Kirkevej 2, hvor han havde siddet til leje, der er berettet om hans familieforhold. Han, der altid havde levet i fattige kår, døde 2. januar 1874 på V. Vedsted fattiggård. Han blev 76 år gammel. Huset her blev solgt på tvangsauktion 18. september 1846 til:

Johannes Rasmussen.

Han synes ikke at have boet i V. Vedsted, men har ejet huset og har haft lejefolk i dette. Han solgte det ifølge skøde af 26. juni 1867 til:

Niels Mikkelsen.

Han boede heller ikke i huset, men derimod i Ballum. Han ejede huset og i 1870 sad følgende familie til leje i huset:

Hans Peder Pedersen, 71 år, enkemand. Født i huset V. Vedsted Vej 141. Snedker. Hans Christian Brorsen, født 12. januar 1850. Hans søn. Birthe Kirstine Brorsen, født 9. april 1841. Hans datter. Hansine Brorsen, født 5. maj 1855. Hans datter.

Ifølge skøde af 11. november 1878 solgte Niels Mikkelsen huset til:

Hans Lausten Thomsen.

Han var født i Ballum 1. september 1847 og flyttede nu til V. Vedsted, hvor han overtog den lille ejendom med få tdr. land jord. Han var ugift og i 1895 byttede han ejendom med Martin Knudsen, der boede Sdr. Kirkevej 21. Fra 1895 er det en ny mand, der flytter ind i huset, nemlig:

Martin Knudsen.

Han var født 10. januar 1868 i Rindum. Han blev gift 2. november 1892 med Hansine Marie Bundegaard. Se Sdr. Kirkevej 21. I huset boede nu i mange år Martin Knudsen med sin kone og hendes ugifte søster, Noline Hansine Bundegaard. Martin Knudsen og Marie fik ingen børn. Han ernærede sig som arbejdsmand. Om sommeren arbejdede han med strygning af tørv i Bjørnekær mose.

Inger og Knud Sørensen.

Han var ejer af gården, Ulvehøjvej 11, Sandagergaard. I 1973 blev huset overtaget af deres søn:

Las Sørensen.

Han er født 29. juli 1930 på Sandagergaard. Han er ugift og foretog store forbedringer af huset. Han havde lejefolk i huset. I 1985 overtog Las Sørensen sammen med to brødre fødegården, Sandagergaard. Han solgte da huset her i 1986 til:

Sonny Sprecher og Lis Petersen.

Sonny Sprecher er født 15. marts 1953 i Hviding sogn som søn af Hermann og Kirstine Sprecher. Han bor sammen med Lis Karlshøj

Petersen, der er født i Magleby på Stevns den 20. januar 1955 som datter af Thorkil og Ane Marie Petersen.

Lis og Sonnys børn:

1. Britt Karlshøj Sprecher, født 24. maj 1979.
2. Kenn Karlshøj Sprecher, født 18. november 1982.

Sonny Sprecher er postbud og Lis Karlshøj Petersen er økonoma.

Mandøvej 7

Dette hus er bygget i 1830-erne. Her bor i dag Susanne og Palle Guldborg. Hele det område, hvor Mandøvej 7 og 9 ligger, hørte indtil 1806 til gården, Sdr. Kirkevej 13, men dette år blev ejendommen købt af Anders Lassen Nielsen og halvdelen af denne gårds jorder lagt til gården, Ulvehøjvej 16. Dette areal mellem Sdr. Kirkevej og Mandøvej kom under gården i Okholm. Omkring 1835 lod den daværende bonde, Niels Andersen, af Okholm opføre et hus på dette sted, hvor han havde lejefolk siddende i. Den første, som boede i dette hus, var:

Knud Pedersen Schmidt.

Han var smed, som navnet også tyder på. Han kom fra Jels og var født 1802. Han blev gift i V. Vedsted kirke 9. september 1837 med Anna Kirstine Iversdatter, der var født 1803 og kom fra Starup ved Varde. I deres ægteskab fødtes ingen børn, men han var dog smed i V. Vedsted til 1863. I dette år solgte han forretningen, som stadig lå på lejet jord, og både han og konen skulle have aftægt. Knud P. Schmidt døde 18. januar 1864, 63 år gammel. Hans kone, Anna Kirstine, døde 2. november 1892, 89 år gammel. Den nye mand, som købte stedet, var også smed og hed:

Mikkel Hansen Nielsen.

Han var født i V. Vedsted 15. juli 1838. Se ejendommen Vester Bjergvej 7. Han blev gift 30. maj 1863 med Karen Marie Jacobsen, der var født 1840 i Malt. De fik i V. Vedsted 11 børn:

1. Anne Kirstine Nielsen, født 10. oktober 1863. Død 15. januar 1865, 1 år gammel.
2. Niels Knudsen Nielsen, født 29. maj 1865.
3. Niels Martin Nielsen, født 9. oktober 1866.
4. Anton Christian Nielsen, født 8. marts 1868. Død 9. oktober 1874,

6 år gammel.

5. Peder Mikkelsen Nielsen, født 7. februar 1870.
6. Andreas Marius Nielsen, født 9. november 1871. Død 3. april 1873, 1½ år gammel.
7. Ane Kirstine Nielsen, født 23. januar 1875.
8. Birthe Marie Kirstine Nielsen, født 7. november 1877.
9. Andreas Kristian Nielsen, født 20. november 1879.
10. Martin Jacobsen Nielsen, født 10. oktober 1881.
11. Dusine Nielsen, født 19. juli 1883.

Mikkel Hansen Nielsen var både husmand og smed. I 1884 forlod han sognet med hele sin store familie og stedet blev købt af:

Jannik Andersen.

Han var født 31. juli 1824 på gården, V. Vedsted Byvej 23. Han blev gift i V. Vedsted kirke 22. marts 1855 med Cecilie Christiane Bennetsen, der var født 16. januar 1832 i Gram og datter af kniplingshandler Hans Christian Bennetsen i Gram. Jannik Andersen købte efter ægteskabet en gård i Terpager, Sneum sogn. Her boede familien indtil 1884, og da var hans kone, Cecilie, død. De fik i ægteskabet 4 børn alle født i Sneum sogn:

1. Anders Truelsen Andersen, født 11. april 1857. Se videre Ulvehøjvej 15.
 2. Mette Marie Andersen, født 2. julk 1859. Se videre Sdr. Kirkevej 27.
 3. Kirstine Andersen, født 27. september 1861. Se videre Vester Bjergvej 11.
 4. Andrea Andersen, født 8. februar 1865. Se videre Sdr. Kirkevej 13.
- Alle 4 børn blev altså gift i V. Vedsted. Jannik Andersen købte ejendommen i 1884 og boede i huset til sin død 29 juli 1892, 68 år gammel. Han var ikke smed og havde derfor smedie og en del af boligen lejet ud allerede fra 1884. Lejeren var:

Rasmus Adam Pedersen.

Han var født 6. maj 1858 og var smed. Han var gift med Ane Sofie Ebbesen, der var født 8. oktober 1859. Ægteparret kom i 1884 fra Ribe. De fik i V. Vedsted 2 børn:

1. Ebbe Hansen Pedersen, født 5. marts 1889. Han fik senere smedeforretningen.
2. Johanne Marie Pedersen, født 3. august 1891.

Rasmus Pedersen var en meget dygtig smed og drev forretningen i over en menneskealder.

Efter Jannik Andersens død i 1892 købte han hele ejendommen ifølge skøde lyst 21. december 1892.

Ebbe Hansen Pedersen.

Han var født på stedet 5. marts 1889 og blev gift 8. december 1916 med Maren Schmidt, der var født 12. september 1890 i Brøns som datter af Laurids Schmidt og Ingborgline Bastian. Ebbe Pedersen og Maren eller Maja, som hun blev kaldt, fik følgende børn:

1. Gudrun Pedersen, født 15. oktober 1917. Gift og bor i København.
2. Dagny Pedersen, født 29. oktober 1919. Gift med automobilforhandler Aage Pahuus.
3. Tove Pedersen, født 2. april 1923. Overtog huset i 1959.
4. Rask Ahlmann Pedersen, født 18. marts 1925. Premierløjtnant. Død 23. april 1989.

Ebbe Pedersen var smed i V. Vedsted gennem mange år. Han døde 24. april 1951, 62 år gammel. Hans kone, Maren, døde 1. november 1959, 69 år gammel. Hun solgte 1. maj 1952 den gamle smedie med 1898 m² til smeden Bent Jørgensen, og der måtte ikke mere drives smedeforretningen fra denne bygning. Her opstod senere et parcelhus. Se Mandøvej 8. Ebbe Pedersen fik først skøde på ejendommen i 1947 ifølge skifteretten mellem ham og søsteren, Johanne Marie Pedersen. Efter moderen, Majas død i 1959 blev huset Mandøvej 6 tilskødet datteren:

Tove Pedersen.

Hun var født 2. april 1923. Hun var ugift. Hun solgte huset 1. november 1983 til:

Palle Guldborg.

Han blev født 5. april 1954 i Ribe og var søn af Tove og Terkel Jensen Guldborg. Han er gift med Susanne Christensen, der er født 1. oktober 1958 og datter af Karen og Niels Christensen. De har 4 børn:

1. Jacob Guldborg, født 1. maj 1978.
2. Jonas Guldborg, født 28. juli 1980.
3. Anne Guldborg, født 23. december 1988.
4. Emma Guldborg, født 2. november 1991.

Palle Guldborg er bager og Susanne er kontorassistent.

Huset er med stråtag og falder virkelig godt ind i landsbyens miljø.

Mandøvej 8

Huset her blev bygget 1937 og det var Bodil Pedersen, der i 1937 lod huset opføre på en grund købt fra ejendommen, Mandøvej 6.

Bodil Pedersen.

Hun er født Jørgensen 22. juni 1891 på gården, Vester Bjergvej 11. Angående hendes familieforhold se V. Vedsted Vej 137.

Huset blev den 15. marts 1977 købt af:

Sven Mousten Krogh.

Han er født 9. juli 1953 i Renbæk og søn af Jenny og Peter Mousten Krogh. Han blev gift 3. oktober 1981 i Ribe med Karen-Margrethe Elisabeth Obeling, der er født 22. november 1956 i Astrup, Brøns sogn. Hun er datter af Kirsten og Johannes Obeling.

Karen-Margrethe og Sven Mousten Kroghs børn:

1. Jens Mousten Krogh, født 21. december 1982.
2. Niels Mousten Krogh, født 19. september 1984.
3. Uffe Mousten Krogh, født 6. oktober 1989.

Sven Mousten Krogh er murer og Karen-Margrethe er overassistent i Ribe kommune.

Mandøvej 9

Oprindeligt lå her smedien til huset, Mandøvej 7. Smediehuset samt et areal på 1898 m² blev 1952 købt af smeden, Bent H. Jørgensen på ejendommen V. Vedsted Byvej 6, og der måtte ikke mere drives smedeforretning fra dette sted. Bent Jørgensen solgte i 1961 denne bygning til:

Svend Aage Hansen.

Han lavede bolig i huset og kørte en mælketur med lastbil til Ribe. Han havde kun huset i et års tid, men solgte ifølge skøde lyst 15. august 1962 huset til:

Egon Laugesen.

Han kørte også lastbil. I 1964 blev ejendommen overtaget af hans kone, Louise Laugesen, der var servitric. I 1976 solgte Louise Laugesen

ejendommen og flyttede til Sdr. Farupvej 16. Se videre der angående Louise og Egon Laugesen. Huset blev nu købt af:

Jørgen Tingholm.

Han fik skøde på huset i 1976. Han var gartner og gift med Inger Tingholm, der var plejerske. Jørgen Tingholm solgte i 1987 til:

Marie og Lars K. Kristensen.

De bor nu i huset. Han er specialarbejder og hun er lægesekretær.

Mandøvej 10

Her ligger omgivet af store træer et ret stort hus, som har været ubeboet i lange tider. Huset blev opført omkring år 1900, og det var gårdmanden på Tornbækgaard, Jannik Davidsen, der lod det opføre som aftægtsbolig for sig og sin hustru, Anne Marie Davidsen. Der havde på samme sted tidligere ligget et hus, som havde tilhørt Tornbækgaard, og hvori der havde været lejefolk. Se Ulvehøjvej 4. Under Anden Verdenskrig blev der holdt skole her på grund af tyskernes besættelse af kommuneskolen. Efter Jannik Davidsens død i 1913 arvedes huset af hans søn, præsten Peder Davidsen. I 1932 blev hans datter gift med pastor Lauge Nielsen. I 1974 ejede Anne Margrethe Nielsen halvdelen af huset og brødrene Mogens og Michael Pontoppidan hver en fjerdedel. De var alle af slægten Davidsen. I 1989 ejede Mogens Pontoppidan tre fjerdedele af huset, medens broderen Michael ejede en fjerdedel. Fra september 1989 er Mogens Pontoppidan enejer af huset. Huset bærer navnet Refugium.

Mandøvej 12

Dette hus er opført i 1963 og i huset bor Agnes Søndergaard, der har boet der siden opførelsen. Agnes Søndergaard var født 30. maj 1902 i Birkelev, Vodder sogn, som datter af Andrea og Peter Tønder. Hun blev gift 17. september 1949 i Sct. Cathrine Kirke i Ribe med Sigfred Søndergaard, der var født 10. juli 1906. Han døde i V. Vedsted 8. november 1969, 63 år gammel. I ægteskabet fødtes ingen børn. Grunden til

huset blev købt af Kristian Troelsen på gården, Mandøvej 16.

Mandøvej 12 A

Dette hus blev bygget 1967 og det var enken efter Bent Okholm, Gudny Helle, der lod dette hus opføre på en grund købt af Kristian W. Troelsen på ejendommen, Mandøvej 16.

Gudny Helle.

Hun boede i huset til sin død 1985. Hendes arvinger solgte huset til:

Allan Green.

Han fik skøde lyst 12. september 1986. Han solgte atter huset ifølge skøde lyst 29. oktober 1986 til:

Niels Peter Puggaard.

Han er født i Ribe 10. marts 1945 som søn af Birgitte og Ejnar Puggaard. Han kom fra Øster Vedsted, hvor han var gift fra 1981 – 1986. Han er falckredder.

Mandøvej 14



Matr.nr. 18. En tidligere landbrugsejendom. Ejtes 1991 af Peder Sørensen. Denne ejendom hører til blandt de helt gamle gårde i V. Vedsted og dannede sammen med gården matr.nr. 12, som lå lige nord for en gård på 2 ottinger. Den hørte til den kongerigske del af landsbyen og hørte under domkapitlet i Ribe. I begyndelsen af 1600-tallet var de afgifter, som fæstebonden skulle betale lagt til V. Vedsted kirke. Senere blev gården udlagt til Ribe Hospital i det gamle sortebrødrekloster. Midt i 1600-tallet blev gården delt i to gårde på hver 1 otting, og det er gården matr.nr. 18, eller Mandøvej 14, som her skal berettes om. Den første kendte fæster af gården var:

Anders Bennedsen.

Han kaldtes også liden Anders Bennedsen, han var gift med Karen, og de var fæstere af ejendommen frem til 1670. Anders Bennedsen blev begravet 19. december 1669. Hans kone, Karen, blev begravet 20. marts 1670. Den næste fæster af gården hed også:

Anders Bennedsen.

Han kaldtes store Anders Bennedsen, om han var i familie med den forrige vides ikke. Han blev gift 24. januar 1670 med Johanne Pedersdatter. Han sad ikke længe som fæster på gården, thi han blev begravet 3. februar 1678. Han efterfulgtes af:

Hans Andersen Emmerlev.

Han blev født ca. 1646 og gift i V. Vedsted kirke 2. juni 1678 med Maren Knudsdatter, der var født ca. 1658. De fik i ægteskabet følgende børn:

1. Knud Hansen Emmerlev, døbt 11. julk 1680.
2. Anders Hansen Emmerlev, døbt 17. juni 1683. Han fæster gården 1709.
3. Peder Hansen Emmerlev, døbt 8. november 1685.
4. Anders Hansen Emmerlev, døbt 21. marts 1688.
5. Kirsten Hansdatter Emmerlev, født 16. oktober 1690.
6. Hans Hansen Emmerlev, født 28. februar 1694. Druknet i V. Vedsted flyd 19. juli 1699.
7. Mette Hansdatter Emmerlev, født 2. februar 1697.
8. Hans Hansen Emmerlev, født 21. juli 1700. Se V. Vedsted Vej 127. Hans Andersen Emmerlev døde 14. februar 1709, 63 år gammel, og hans kone, Maren Knudsdatter, døde 26. december 1708, 50 år gammel.

Gården, som var på 2 tdr. 7. skp. hartkorn, blev i 1709 overladt til sønnen:

Anders Hansen Emmerlev.

Han var født på gården i 1683 og blev gift i Brøns kirke 1. januar 1715 med Johanne Nielsdatter fra Søndernæs i Brøns sogn. Hun var født ca. 1680.

De fik følgende børn:

1. Maren Andersdatter Emmerlev, født 20. september 1715. Død ugift 11. april 1763, 47 år.
2. Niels Andersen Emmerlev, født 18. juni 1717. Han overtog senere fødegården.
3. Kirsten Andersdatter Emmerlev, født 21. april 1719. Død ugift 1. januar 1759, 40 år.
4. Anne Andersdatter Emmerlev, født 7. juli 1723. Ugift. Hun døde på marken mellem V. Vedsted og Sdr. Farup natten mellem 17. og 18. december 1802, 79 år gammel.
5. Hans Andersen Emmerlev, født 30. august 1726.

Anders Hansen Emmerlev døde 8. maj 1751, 68 år gammel, og hans kone, Johanne Nielsdatter, døde 19. april 1765. Hun blev 85 år gammel.

Gården fortsatte i slægten, den blev overladt til sønnen:

Niels Andersen Emmerlev.

Han, som var født 1717, fik fæstebrev på gården den 27. april 1754. Han blev gift i V. Vedsted kirke 16. februar 1753 med Maren Pedersdatter Smed, der var født Sdr. Kirkevej 3 i V. Vedsted den 18. juni 1729. De fik sammen 7 børn:

1. Hans Nielsen Emmerlev, født 1. oktober 1753.
 2. Peder Nielsen Emmerlev, født 1. juni 1755.
 3. Anders Nielsen Emmerlev, født 19. marts 1758. Død 4. april 1758. En tvilling.
 4. Nis Nielsen Emmerlev, født 19. marts 1758. Død 29. marts 1758. En tvilling.
 5. Anders Nielsen Emmerlev, født 13. juni 1759. Død 29. juli 1766, 7 år gammel.
 6. Anna Kirstine Emmerlev, født 19. januar 1761. Død 3. oktober 1764, 3 år gammel.
 7. Hanna Maria Nielsdatter, født 9. juni 1763.
- Den 23. april 1763 døde Niels Andersen Emmerlev, 45 år gammel.

Det var endnu inden hans sidste barn blev født. Hans enke, Maren Pedersdatter, blev gift igen den 19. oktober 1765 og nu med:

Henrik Nielsen.

Han fik fæstebrev på gården 22. marts 1765. Henrik Nielsen var tidligere fæster af et lille hus, som lå i Hedegaard, nordøstlig i V. Vedsted. Han kom nordfra, og blev gift 29. december 1763 med Kirsten Madsdatter fra Sdr. Farup. Hun fødte en datter, Maren, den 4. juli 1764, og døde i barselseng 9. juli. Barnet døde 20. juli 1764. Henrik Nielsen giftede sig nu igen og blev gårdfæster. Der fødtes ingen børn i hans ægteskab med Maren Pedersdatter. Han må ikke have kunnet klare at blive gårdmand, thi 2. november 1769 fæster han tre fag af Hans Pedersen Smeds hus i V. Vedsted, V. Vedsted Vej 141. Hans Pedersen Smed var hans kones broder. Fæstet af gården her, Mandøvej 14, blev afgivet til:

Jørgen Jensen.

Han fik fæstebrev 17. juni 1769. Han kaldes Jørgen Jensen Haved og er muligvis født der omkring 1737. Da han kom til V. Vedsted, og overtog gården, var han enkemand. Han blev gift i V. Vedsted kirke 4. februar 1774 med Anne Cathrine Nielsdatter, der var født i Tange ca. 1747. De fik 2 børn:

1. Jens Jørgensen, født 11. oktober 1774.
2. Malene Jørgensdatter, født 25. september 1777. Død 3. februar 1778, ½ år gammel.

I 1777 afstår Jørgen Jensen gården her og flytter til husmandsstedet, Mandøvej 6 i V. Vedsted. Gården her bliver nu overtaget af:

Søren Pedersen Morsbøl.

Han er født på ejendommen Sdr. Kirkevej 1 i V. Vedsted den 26. august 1751 og søn af Peder Pedersen Morsbøl. Han blev gift 1. maj 1778 med Maren Christensdatter.

De fik i ægteskabet 3 børn:

1. Anne Sørens datter, født 14. oktober 1779.
2. Karen Sørens datter, født 22. september 1781.
3. Tyge Sørensen Morsbøl, født 6. december 1783.

I 1792 afstår Søren Pedersen Morsbøl gården til sin broder. Han flytter til Trækærvej 3.

Peder Pedersen Morsbøl.

Han var som sagt broder til den forrige bonde og født 1. januar 1754 i V. Vedsted. Han blev gift første gang 10. oktober 1783 i Hviding kirke med Zidse Lauritzdatter fra Hviding. De bosætter sig først i Høgsbro, Hviding sogn, hvor en søn, Thomas Hansen Pedersen bliver født 25. oktober 1784. Han dør som spæd. Peder Pedersen Morsbøl flytter fra Hviding sogn, og dukker op igen i V. Vedsted i 1792, hvor han har købt gården her af broderen, Søren Morsbøl. Han er nu gift med Appelone Andersdatter, der er født ca. 1757, men hvor vides ikke. De får i deres ægteskab 4 børn:

1. Peder Andersen Pedersen, født 17. juli 1792. Se Skoleallé 1.
2. Anna Pedersdatter, født 27. april 1795. Gift 21. april 1818. Se Ulvehøjvej 1.
3. Niels Pedersen Morsbøl, født 9. januar 1798. Han overtog gården efter faderen.
4. Zidle Marie Pedersdatter, født 12. november 1802. Hun blev gift 9. maj 1844 med Søren Jepsen. Se Vester Bjergvej 3.

Peder Pedersen Morsbøl døde som aftægtsmand på gården den 15. januar 1832 og var da 76 år gammel. Hans kone, Appelone døde 3. marts 1829, 72 år gammel. Gården, som var på ca. 50 tdr. land, havde Peder Pedersen Morsbøl afhændet til sønnen:

Niels Pedersen Morsbøl.

Skødet er dateret 19. januar 1831. Han blev gift 9. maj 1844 med Johanne Marie Johansdatter, der var født i Hjortlund 1799, som datter af Johan Christensen. Han blev gift samme dag som søsteren, Zidle Marie, men der fødtes ingen børn i Niels Pedersen Morsbøls ægteskab. Det blev der derimod i søsterens ægteskab med Søren Jepsen. Her fødtes datteren, Kirsten Marie Sørensdatter, 11. februar 1845. Da hendes moder døde 15. september 1847, kom hun i pleje hos Johanne og Niels P. Morsbøl. De beholdt hende som deres egen datter. Hun kendtes da også i V. Vedsted under navnet Kjesten Morsbøl. Det blev også hende, der kom til at arve gården. Hun blev gift i V. Vedsted kirke den 4. december 1873 med:

Andreas Villadsen.

Han var født 21. juni 1841 i Ballum. Han fik skøde på gården her 8. november 1874. Niels Pedersen Morsbøl og hans kone, Johanne Marie, skulle have aftægt, og boede i den vestlige ende af stuehuset. Niels Morsbøl døde 29. april 1878, 80 år gammel. Johanne Marie døde 11. marts 1880, 80 år gammel. I ægteskabet mellem Andreas Villadsen og

Kirsten Marie Sørensdatter fødtes følgende børn:

1. Niels Peder Villadsen, født 28. april 1875.
2. Johanne Marie Villadsen, født 8. oktober 1876.
3. Kristian Sørensen Villadsen, født 30. november 1878. Se Skoleallé, Rosengården.
4. Cecilie Margrethe Villadsen, født 29. maj 1881. Hun døde 12. marts 1900, 18 år gammel.
5. Dorthea Kirstine Villadsen, født 13. maj 1883. Hun blev gift 4. december 1904 med gendarm Hans Joachim Breinholm Madsen. Se Trækærvej 16 i V. Vedsted.
6. Søren Jepsen Villadsen, født 19. august 1885. Overtager fødegården.
7. Anton Villadsen, født 25. juni 1888. Han døde 6. maj 1900, 11 år gammel.

Den 30. september 1912 døde Andreas Villadsen, 71 år gammel. Han havde dog i de år, han havde gården købt væsentlige arealer ind til denne, blandt andet et toftareal fra den i 1877 nedlagte gård, matr.nr. 12. Hans enke, Kirsten Marie, solgte ifølge skøde af 22. december 1912 gården til sin søn. Hun døde 13. april 1931, 86 år gammel.

Søren Jepsen Villadsen.

Han fik skøde på matr.nr. 18 a – 12 m – 18 f – 76 h – 76 l – 104 b. Han skulle desuden give aftægt til moderen. Han blev gift 17. oktober 1813 med Kjerstine Sørensen, der var født 5. maj 1889 på gården Ulvehøjvej 11 som datter af Truels Andersen Sørensen. Bygningerne til gården her var meget gamle, og derfor besluttede han at lade gården udstykke og købe en anden. Han købte da en ret ny gård med nye bygninger beliggende ved hovedvejen, Tøndevej 37, Sdr. Farup Mark. Se der. Udstykningen af gården her fandt sted ifølge skøder af 3. februar 1815. Hovedparcellen med bygningerne blev solgt til:

Hans Mikkelsen Jørgensen.

Han havde tidligere haft ejendommen, Vester Bjergvej 11, som hans svigersøn nu havde overtaget. Angående familieforhold se Vester Bjergvej 11. Hans Mikkelsen Jørgensen flyttede i 1915 ind i huset, hvor han levede med sin kone, Gjertrudline, i deres alderdom. Hans Jørgensen døde 25. februar 1925, 79 år gammel. Gjertrudline døde 10. marts 1928. Deres datter, Bodil Pedersen født Jørgensen, som var blevet enke boede i huset, og hun arvede nu dette:

Bodil Jørgensen.

Hun havde været gift med Niels Lassen Pedersen og boet i Kragelund ved Bække. Hun solgte i 1930 ejendommen her og købte ejendommen V. Vedsted Vej 137. Under dette nummer findes hendes familieforhold beskrevet. Den nye ejer her var:

Laurids Nielsen.

Han var gift med Metha Marie Jørgensen, der var født 2. september 1882 på gården, Vester Bjergvej 11, og datter af Hans M. Jørgensen og Bodil Truelsen. Hun var altså halvsøster til Bodil Jørgensen. Laurids Nielsen og Metha havde 3 børn: Hans Jørgen Nielsen – Bodil Nielsen – Elfrida Nielsen. Ikke født i V. Vedsted. Laurids Nielsen havde tidligere været gendarm, men levede nu af pension. Han tilhørte sekten, Jehovas Vidner. I 1934 kom ejendommen på tvangsauktion og blev solgt til:

Kristian Warming Troelsen.

Han var ejer af nabogården, Mandøvej 16, og boede ikke i huset her. Se Mandøvej 16. Han havde nu lejefolk i denne ejendom i mange år. Her boede Anton Eduard Troelsen og Minna, der var Kristian Troelsens farbroder med hustru. Kristian Troelsens broder, Jørgen Troelsen, startede også med vognmandsforretning, og der blev bygget garager, men de er forlængst nedrevet igen. I 1958 solgte Kristian Troelsen huset til:

Peter Sørensen.

Han var født 20. oktober 1925 i Tønder og søn af Johanne og M. C. Sørensen, der senere boede i Ribe. Peter Sørensen blev gift 9. september 1950 i Skjern med Elva Jensen, der var født 14. juli 1931 og datter af Marie og Sofus Jensen. Peter og Elvas børn:

1. Bjarne Sørensen, født 4. marts 1951 i Ribe. Han bor nu i huset her og er musiker.
2. Bente Sørensen, født 2. februar 1953 i Ribe. Gift med Erik Horup. Nu skilt. Hun bor i Ribe og er sygehjælper.
3. Sonja Sørensen, født 3. april 1957 i Ribe. Hun er gift med Jørn G. Christensen. Han er driftsleder og de bor i Kalvslund.
4. Dorthe Sørensen, født 18. november 1960 i V. Vedsted. Hun er gift med Harald Sørensen, der er specialarbejder. De bor i Horne ved Varde.

I 1990 flyttede Elva og Peter Sørensen ind i huset, Sdr. Kirkevej 16. Han

lejede så huset, Mandøvej 14, ud til: *Aksel Sørensen og Helle Grønborg Jensen*. Han er brolægger og født 3. januar 1953 og hun er keramikker, født 4. januar 1962. De bor sammen og hun har keramikerværksted i bygningen.

Mandøvej 16



Matr.nr. 11. Først en forbedelse, et husmandssted, senere en gård på 1 otting. Nu en nedlagt landbrugsejendom, der i dag ejes af Knud Bork. Den hørte til de såkaldte kongerigske ejendomme i V. Vedsted. I 1660 lå på dette sted bygningerne til en forbedelse og her boede.

Troels Pedersen Smed.

Han var foruden husmand også smed. De afgifter han skulle svare af stedet tilfaldt læsemesteren i Ribe, det vil sige præsten ved V. Vedsted kirke. I 1660 fæstede han en otting fra en af de store gårde i V. Vedsted, nemlig gården Degnetoftevej 1. Troels Pedersen Smed indtrådte nu som medlem af grandelaget, idet han nu var gårdmand og fra 1660 var Mandøvej 16 en gård. Troels Smed var gift med Maren Asterdatter, der var datter af bonden, Aster Petersen i Okholm. Alene det, at Troels Smed var gift med en storbondes datter, beviser, at han var en agtet person i sin hjemby. Der kendes en søn fra hans ægteskab med Maren

Astersdatter:

1. Ib Troelsen Smed, født ca. 1658. Han blev gift 16. oktober 1679 med Anne Nielsdatter, der var datter af bonden, Niels Eskildsen, Tørnbækgaard. En talrig efterslægt.

Troels Smed døde 1665, og han er den første, der er indført i V. Vedsted kirkebog for døde. Hans enke, Maren Astersdatter, blev gift igen den 10. marts 1667 med:

Michel Pedersen Smed.

Han var født 1635 og gift 1667. I hans ægteskab med Maren Astersdatter fødtes 3 børn:

1. Mette Michelsdatter, døbt 11. juli 1669.
2. Troels Michelsen, døbt 7. oktober 1673. Han blev gift med Anne og bosat i Ribe.
3. Peder Michelsen Smed, døbt 15. maj 1676. Han overtog senere fødegården.

Tilnavnet Smed fik Michel Pedersen efter Troels Smed, og det selv om han ikke var smed. Navnet Smed fulgte slægten gennem flere generationer. Den otting, som i 1664 blev lagt til ejendommen hørte nu til Ribe Hospital, og fæstet af Michel Pedersen. Den 16. januar 1725 døde Michel Pedersen Smed, 89 år gammel, og hans kone døde 22. april 1701, 64 år gammel. Gården blev den 21. september 1699 fæstet af sønnen:

Peder Michelsen Smed.

Han var født 1676 og blev gift 31. januar 1701 i V. Vedsted kirke med Karen Andersdatter, der var født 1678 i V. Vedsted på ejendommen V. Vedsted Vej 127. Hun blev døbt 20. oktober 1678. Hun var datter af kromand Anders Hansen. I ægteskabet mellem Peder Michelsen og Karen Andersdatter fødtes 5 børn:

1. Maren Pedersdatter, født 8. august 1701.
2. Peder Pedersen Smed, født 23. februar 1704. Han overtog senere fødegården.
3. Truels Pedersen, født 12. juni 1710.
4. Maren Pedersdatter, født 17. december 1714.
5. Anders Pedersen, født 30. december 1718. Han fæstede 1749 gården, Mandøvej 28 i Okholm. Han blev gift 7. november 1749 med Peter Mikkelsens datter. Se Mandøvej 28.

Peder Mikkelsen Smed beretter i en skrivelse 1720, at nytårsaften stod vandet over en alen højt inde i hans lade på grund af stormflod. En stor

del af hans foder blev derved ødelagt. Hans besætning bestod for det meste af et par heste, et par køer og nogle få ungdreuer. Desuden et svin og nogle får. Peder Mikkelsen Smed døde 21. februar 1737, 60 år gammel, og hans kone, Karen Andersdatter, døde 18. december 1763, knap 85 år gammel. Den 15. juni 1736 blev fæstet af gården overladt til sønnen:

Peder Pedersen Smed.

Han var født på gården 23. februar 1704 og blev gift omkring 1735 i Mjolden kirke med Kirsten Andersdatter, der var født 1704 i Mjolden. I deres ægteskab fødtes en datter:

1. Else Pedersdatter Smed, født 31. juli 1736. Hun blev også den, der kom til at fortsætte slægten på gården. Mens Peder Pedersen havde gården blev i 1745 landsbyen hærget af en smitsom sygdom, som kostede bønderne mange døde dyr. Der blev dog fra statsmagtens side ydet nogen erstatning. Den 18. juli 1762 døde Peder Pedersens kone, Kirsten Andersdatter, knap 59 år gammel. Han døde selv 16. august 1767, 63 år gammel. Gården, som stadig var fæstegård under Ribe Hospital var i 1755 overladt til svigersønnen:

Anders Lauridsen.

Han var født i Sdr. Farup 18. maj 1725 på gården, Præstevej 4. Han blev gift den 7. november 1755 med datteren på gården her, Else Pedersdatter Smed, der var født 31. juli 1736. De fik i deres ægteskab 5 børn:

1. Karen Andersdatter, født 30. oktober 1757. Død ugift 20. maj 1809, 51 år gammel.
2. Maren Andersdatter, født 14. februar 1761. Gift 1796 med Anders Nielsen fra Råhede. De overtog senere hendes fødegård.
3. Peder Andersen, født 25. februar 1764. Død 28. oktober 1766, 2 år gammel.
4. Laurids Andersen, født 7. september 1769. Han overtog gården her efter svogeren, Anders Nielsen.
5. Kirsten Andersdatter, født 31. marts 1773. Hun blev gift 12. oktober 1798 med Niels Termansen. Se under Vester Bjergvej 8.

Anders Lauridsen havde fæstebrev dateret 28. december 1755. Han var også fæster af gården, da udskiftningen fandt sted i begyndelsen af 1770-erne. Gården fik da tildelt ialt 34 forskellige lodder beliggende i et område fra Vesterhavet til Roager markskel. Arealet var på 64 tdr. land eller 35,4 ha. Langt den største del af dette areal lå udyrket hen i mose, eng, hede og kær. I 1792 solgte Ribe Hospital sine ejendomme

til selveje. Bygningerne var næsten altid bondens egne, mens jorden var fæstet. Anders Lauridsen købte i 1792 gården til selveje for 504 rdl. hol. courant. Den 29. juni 1787 døde Else Pedersdatter, Anders Lauridsens kone, 50 år gammel. Han døde 7. september 1796, 71 år gammel, men havde dog få måneder før solgt gården til sin datter og svigersøn:

Anders Nielsen.

Han var gårdmandssøn fra Råhede og født 1749 som søn af Niels Christensen og Karen Andersdatter. Han blev gift med Maren Andersdatter 9. april 1796. Hun var som før omtalt født på gården 14. februar 1761. Deres ægteskab blev barnløst, men de blev også gift i en ret fremskreden alder. Han var 46 år og hun var 35 år gammel. De drev gården til 1809, da de solgte den til hendes broder, Laurids Andersen, for den samme pris, som den havde kostet i 1792. De skulle så begge have aftægt ved gården. Anders Nielsen døde 18. maj 1811 og Maren Andersdatter døde 2. februar 1826. Han blev 61 år og hun 65 år gammel. Her følger:

Laurids Andersen.

Han fik skøde på gården 15. juni 1809. Han var født på gården 7. september 1769. Han blev gift første gang 7. oktober 1797 med Maren Lauridsdatter, født 6. maj 1774 og datter af gårdmand Laurids Lauridsen og Maren Andersdatter Beck på gården, V. Vedsted Vej 113. Maren Lauridsdatter var enke efter gårdmand Michel Moltesen på gården Sdr. Kirkevej 13. Denne gård overtog Laurids Andersen nu ved dette giftermål. Se videre under Sdr. Kirkevej 13. Maren Lauridsdatter døde 16. juli 1798 efter at have født en dødfødt datter. Her blev Laurids Andersen gift anden gang med Anne Lauridsdatter en søster til hans første kone. Han solgte i 1806 gården Sdr. Kirkevej 13, og flyttede hjem til fødegården her med sin kone, Anne. Kun en af børnene fra hans to ægteskaber var levende:

1. Maren Lauridsdatter, født 21. oktober 1801. Hun blev gift 28. februar 1835 med sin fætter, Terman Nielsen. Se Vester Bjergvej 8. Laurids Andersen fik skøde på fødegården i 1809 og 15. februar 1810 døde hans kone, Anne Lauridsdatter, 30 år gammel. Han blev gift for tredje gang 15. juni 1811 og nu med Maren Madsdatter, der var født 2. november 1786 på gården, Mandøvej 22. Se videre der. De var næstsøskendebørn. I deres ægteskab fødtes 7 børn:

1. Anne Lauridsdatter, født 18. marts 1812. Hun blev gift 1835 med

- Knud Hansen Lassen, og de overtog så gården her.
2. Else Marie Lauridsdatter, født 4. november 1814. Død 29. marts 1821, 6 år gammel.
 3. Karen Lauridsdatter, født 2. januar 1817. Hun blev gift 13. december 1851 med Bendix Sørensen fra Rejsby. Flytter senere til Jernved. Ingen børn.
 4. Kirsten Lauridsdatter, født 1. august 1819. Død 8. maj 1820, 8 mdr. gammel.
 5. Anders Lauridsen, født 1. december 1821. Han døde ugift 10. marts 1849 af tuberkulose, 27 år gammel.
 6. Mads Christensen Lauridsen, født 11. juli 1824. Død 2. november 1824, 16 uger gammel.
 7. Mads Christensen Lauridsen, født 11. januar 1826. Død 24. august 1826, 7 mdr. gammel.

I Laurids Andersens tre ægteskaber fødtes 11 børn, men kun tre blev gift. Laurids Andersen var døbt Laurids, men i de fleste af de efterladte papirer nævnes han som Laust Andersen. Han kom som mange andre bønder i økonomiske vanskeligheder i 1820-erne og måtte låne penge hos Mett Lasses i Okholm. Han lånte i 1828 ialt 355 rigsbankdaler rede sølv. Pengene blev måske også brugt til ombygning af gården, hvis stuehus menes at stamme fra denne tid. Han led stor skade af stormfloden natten mellem den 3. og 4. februar 1839, som drev hele isbjergene ind i byen. Den 12. maj 1834 døde Laurids Andersens kone, Maren Madsdatter, 48 år gammel. Der blev afholdt skifte efter hende 8. august 1834 og i 1835 sælger han gården til sin svigersøn:

Knud Hansen Lassen.

Han får skøde på gården 27. marts 1836, og der oprettes aftægtskontrakt, som siger, at Laurids Andersen skal have de to vestligste værelser i stuehuset. Laurids Andersen døde 10. januar 1849, 79 år gammel. Knud Hansen Lassen var født i Lustrup 1803 og døbt 6. marts. Han var søn af gårdmand Hans Lassen og Maren Lauridsdatter. Han blev gift 13. maj 1835 med Anne Lauridsdatter, der var født 18. marts 1812 på gården. De fik i deres ægteskab 2 børn:

1. Maren Lassen, født 9. august 1841. Hun blev gift 1865 med Hans Christian Troelsen. De overtog senere gården.
2. Dødfødt drengebarn, født 4. august 1845. Ved denne fødsel blev der foretaget en undersøgelse af læge og borgmester, idet man mente, at jordemoderen havde været skyld i barnets død. Hun blev dog frikendt.

Anne Lauridsdatter, Knud Hansen Lassens kone, døde 15. marts 1869, 57 år gammel. Hun døde af kræft i munden. Knud Hansen Lassen døde 3. august 1890, 88 år gammel. Han var da aftægtsmand på gården, som han i 1877 havde skødet til svigersønnen:

Hans Christian Troelsen.

Han var født 18. september 1839 i Holleskov, Føvling sogn. Han var søn af smed Troels Hansen og Edel Andersdatter og bliver gift 8. april 1865 i V. Vedsted kirke med datteren på gården, Maren Lassen. Han deltog i krigen 1864. Han blev indkaldt 2. november 1863 og hjemsendt i august 1864. Han blev ikke såret eller taget til fange. Efter hjemsendelsen overtog han styret af gården, men fik ikke skøde på gården før den 12. april 1877. Hans Chr. Troelsen og Maren Lassen fik 11 børn:

1. Dødfødt søn, født 5. december 1866. En tvilling.
2. Dødfødt søn, født 5. december 1866. En tvilling.
3. Knud Lassen Troelsen, født 7. august 1868. Død 5. september 1868, 4 uger gammel.
4. Knud Lassen Troelsen, født 29. december 1869. Han overtog gården efter faderen.
5. Anton Eduard Troelsen, født 9. november 1871. Gift 16. juni 1899 med Jesmine Pedrea Lassen, født 24. august 1875 i Hviding. De havde i mange år en gård i Plougstrup, Jernved sogn. De tilbragte deres sidste år i V. Vedsted, Mandøvej 14.
6. Ane Eline Troelsen, født 17. januar 1874. Hun døde 6. maj 1896 af tuberkulose, mens hun tjente i præstegården. Blev 22 år gammel.
7. Ane Troelsen, født 12. marts 1876. Død 20. januar 1877, 10 måneder gammel.
8. Ane Troelsen, født 28. januar 1878. Hun blev gift 24. oktober 1902 med Jens Lassen Pinborg. Se Sdr. Kirkevej 37. Digegaarden.
9. Troels Hansen Troelsen, født 14. juni 1880. Han døde 13. februar 1894 af difteritis, 13 år gammel.
10. Søren Laurids Troelsen, født 23. april 1882. Han udvandrede til U.S.A. Her blev han gift med Edna
11. Hans Lassen Troelsen, født 25. februar 1884. Han blev gift 8. november 1918 med Semine Margrethe Bejer. Se videre Sprækvej 3. Den 4. november 1903 skødede Hans Christian Troelsen gården til sin ældste søn:

Knud Lassen Troelsen.

Han måtte give faderen og moderen aftægt, de fik, en lille lejlighed i

den nordvestlige del af bygningerne, og her levede de i rigtig mange år. Hans Christian Troelsen døde 10. januar 1931, 91 år gammel. Hans kone, Maren Lassen, døde 24. januar 1933, 91 år gammel. Hun havde da været på aftægt i 30 år. Knud Lassen Troelsen var født på gården 29. december 1869 og blev gift i V. Vedsted kirke den 13. november 1903 med Ellen Warming, der var født 9. november 1873 i Råhede som datter af Jørgen Chr. Warming og Kathrine Marie From. Knud Lassen Troelsen og Ellen Warming fik 3 børn:

1. Aksel Warming Troelsen, født 4. maj 1905. Senere gårdejer i Høgsbro. Gift med Marie Hostrup fra Høgsbrogaard.
2. Christian Warming Troelsen, født 23. oktober 1906. Han overtog gården efter faderen.
3. Jørgen Warming Troelsen, født 11. juni 1911. Han var først vognmand, senere gårdejer i Hjedding.

Knud Lassen Troelsen forøgede gårdens areal til ca. 50 tdr. land. Den 11. juni 1923 døde hans kone, Ellen Warming, 49 år gammel. Han afstod i 1939 gården til sønnen:

Christian Warming Troelsen.

Han var født på gården 23. oktober 1906 og overtog denne i 1939 efter faderen, Knud Lassen Troelsen, der døde 10. august 1943, 74 år gammel. Han boede da på gården. Christian Troelsen blev gift 23. oktober 1934 i V. Vedsted med Ingeborg Bothilde Fabricius, der var født 20. november 1909 i Spandet og datter af bager Johannes Chr. Fabricius og Nicoline Marie Rahr. Inger og Christian Troelsen fik en datter:

1. Judith Troelsen, født 24. februar 1940 i Esbjerg. Hun blev gift med Knud Bork.

Ved en ulykke mistede Christian Troelsen det ene ben og solgte da en del af gårdens jorder, så gården fik et areal på ca. 20 ha., som senere blev forpagtet ud. I 1947 fik han telefoncentralen. I mange år drev han også hønseri. I 1967 var der jordfordeling i landsbyen, og her afstod han den overvejende del af gårdens arealer. Han beholdt et areal med skov samt toften, der var under udstykning i byggegrunde. I 1970-erne blev stalden indrettet til beboelse og her kom datteren og svigersønnen til at bo. I 1975 solgte Christian Troelsen hele ejendommen med begge lejligheder til datteren, Judith. Det var nu Inger og Christian, der sad i lejet ejendom. Christian Warming Troelsen døde 31. oktober 1988, 82 år gammel. Ingeborg, som hun hed, men blev kaldt Inger, flyttede i 1990 ind i en af boligforeningens huse Sdr. Kirkevej 10.

Judith Bork.

Hun var født 24. februar 1940 i Esbjerg. Hun overtog hele ejendommen i 1975 og var gift med Knud Bork, der var født 25. oktober 1935 i Anslet. Søn af Anne og Nis Bork. Deres børn:

1. Lisbeth Bork, født 1. juni 1960 i Lintrup. Se V. Vedsted Vej 95.
2. Jonna Bork, født 25. december 1963 i Lintrup.
3. Palle Bork, født 1. februar 1968 i Anslet.
4. Kirsten Bork, født 28. februar 1975 i V. Vedsted.

Judith og Knud bor i den lejlighed, som er indrettet i stalden, medens den gamle lejlighed er udlejet. I 1992 er ejendommen tilskrevet:

Knud Bork.

Mandøvej 20



Denne ejendom ejes i dag af Elly og Aage Hansen. Ejendommen hørte før 1864 til den slesvigske del af landsbyen. Her lå på dette sted fra ældgammel tid et såkaldt toftogods, det vil sige et hus med toft eller et husmandssted. Dette sted var fæste under Haderslevhus helt op til midten af 1800-tallet. Allerede fra år 1600 haves oplysninger om fæstere af denne ejendom:

Severin Jacobsen.

Han var fæster på ejendommen i år 1600. Han efterfulgtes få år efter af:

Knud Madsen.

Han boede på ejendommen frem til den store stormflod 1634. Efter ham kom:

Jacob Knudsen.

Han var formodentlig søn af den forrige fæster, Knud Madsen. Han blev født ca. 1610 og gift ca. 1645. Navnet på hans kone kendes ikke, men han havde en søn, som fik ejendommen i 1668. Jacob Knudsen døde i februar 1668 og sønnen fik stedet.

Knud Jacobsen.

Han var født 1646 og blev gift 8. oktober 1671 med Anne Pedersdatter, der var født 1644. De fik følgende børn:

1. Jacob Knudsen, døbt 25. august 1672. Død 27. november 1697, 25 år gammel. Ugift.
2. Lene Knudsdatter, døbt 12. april 1674. Hun blev gift 6. september 1711 med Søren Jepsen.
3. Esther Knudsdatter, døbt 30. juli 1676.
4. Anne Knudsdatter, døbt 22. juni 1679.
5. Mette Knudsdatter, døbt 16. oktober 1681. Gift 1714 med Søren Knudsen. De fik gården.
6. Et dødfødt barn, født 1684.

Knud Jacobsen døde 20. september 1720, 74 år gammel og hans kone, Anne Pedersdatter døde 24. januar 1719, 74 år gammel. Ejendommen var i 1714 blevet overtaget af svigersønnen:

Søren Knudsen.

Han var født 3. februar 1690 på gården, V. Vedsted Vej 119, Bendixminde. Han blev gift 24. juni 1714 med datteren fra ejendommen her, Mette Knudsdatter. De fik i ægteskabet 3 børn:

1. Knud Sørensen, født 15. april 1715. Han fik senere stedet.
2. Jacob Sørensen, født 16. februar 1717.
3. Maren Sørensdatter, født 24. januar 1718. Hun blev gift 10. november 1747 med Niels Jørgensen fra Rejsby. De overtog da ejendommen.

Søren Knudsen døde 14. oktober 1753, 63 år gammel, og hans kone, Mette Knudsdatter, døde 13. november 1751, 70 år gammel. Gården blev 1746 afstået til sønnen:

Knud Sørensen.

Han afstod dog ejendommen samme år til sin svoger. Knud Sørensen giftede sig i 1753 til gården, Ulvehøjvej 11. Sandagergaard. Se der. Ejendommen her blev den 16. december 1746 fæstet af:

Niels Jørgensen.

Han var født i Rejsby 1711 og søn af gårdmand Jørgen Jepsen og Sidsel Nielsdatter. Se Rejsbybogen R. 5. Han blev gift 10. november 1747 med Maren Sørensdatter, der var født her på gården 1718. De fik 3 børn:

1. Søren Nielsen, født 31. juli 1749. Han blev gift. Se gården Smalhale 7.
2. Sidsel Nielsdatter, født 31. oktober 1751. Hun blev gift med Laust Nielsen, og de fik ejendommen her omkring 1780.
3. Jørgen Nielsen, født 5. februar 1754. Død 20. juni 1755 1 år gammel.

Niels Jørgensens kone, Maren Sørensdatter, døde 12. maj 1755, 37 år gammel. Hun tilhørte den pietistiske bevægelse, som da greb flere på egnen. Niels Jørgensen blev gift igen den 14. november 1755 og nu med Birgitte Nielsdatter, der var født i Øster Vedsted. De fik 3 børn:

1. Mette Marie Nielsdatter, født 28. december 1757. Hun blev gift 1776 med Peder Jørgensen. Se videre Mandøvej 31 i Okholm.
2. Karen Nielsdatter, født 13. januar 1760. Hun blev gift 1793 med Niels Pedersen Hede. Se Vester Bjergvej 9.
3. Jørgen Nielsen, født 29. oktober 1762. Død 11. marts 1776, 13. år gammel.

I 1758 afstår Niels Jørgensen gården her og køber Mandøvej 31 i Okholm. Han flytter samme år, og de to yngste af børnene er ikke født her, men i Okholm. Ejendommen her bliver nu overtaget af:

Peder Truelsen,

Han var født 1706 og kom fra Ribe. Han blev gift i V. Vedsted kirke med Wibecke Jensdatter, der var født 1714. Brylluppet stod den 8. januar 1740. De boede ikke på ejendommen her før 1758, men har siddet i et lejehus i V. Vedsted. Alle deres 5 børn er også født, før de flyttede ind i huset her. Børnene var:

1. Truels Pedersen, født 9. november 1741.
2. Jens Pedersen, født 29. december 1743.
3. Peder Pedersen, født 25. september 1746. Han var sømand.
4. Anna Pedersdatter, født 11. november 1748. Hun blev gift 1768 med Jens Nielsen, se Okholmvej 3.
5. Ingeborg Pedersdatter, født 6. juni 1754.

Ifølge kontrakt af 23. september 1768 afstod Peder Truelsen ejendommen til:

Jens Nielsen Snedker.

Han var født 1739 i Skærbæk og blev gift 4. november 1768 med Peder Truelsens datter, Anna. Der skal ikke her skrives om deres børn, thi i 1778 købte Jens Nielsen gården, Okholmvej 3. Angående familieforholdene se der. Jens Nielsen Snedker afstod i 1779 ejendommen til:

Laust Nielsen.

Han var født 1746, men ikke i V. Vedsted sogn. Han blev gift ca. 1784, men ikke i V. Vedsted, med Sidsel Nielsdatter, der var født 31. oktober 1751 på gården her som datter af Niels Jørgensen og Maren Sørens-datter. Der kendes 2 døtre fra Laust Nielsens ægteskab:

1. Bodil Laustdatter, født 25. november 1785. Død 28. februar 1787, 1 år gammel.
2. Bodil Marie Laustdatter, født 7. september 1788. Hun blev gift med Truels Andersen, og de overtog hendes fødehjem i 1810.

Laust Nielsen døde 17. juli 1798, 51 år gammel. Hans enke, Sidsel Nielsdatter, død 1839, blev siddende i den lille landbrugsejendom og havde næsten altid en lejefamilie i huset. Hun afstod den 25. april 1810 ejendommen til svigersønnen:

Truels Andersen.

Han var født 6. oktober 1780 på det vestligste hus i Heegaard som søn af Anders Truelsen og Dorthe Knudsdatter. Se under V. Vedsted Vej 64. Han blev gift ca. 1810, men ikke i V. Vedsted, med Bodil Marie Laustdatter, der var født på ejendommen her. De har boet et andet sted lige efter, at de blev gift, thi deres første barn blev ikke født i V. Vedsted. Deres børn var:

1. Laurits Truelsen, født november 1810. Ej i V. Vedsted. Død 22. december 1810.
2. Dorthe Kjestine Truelsdatter, født 5. januar 1812. Hun fik en søn udenfor ægteskab i 1836. Blev gift 1850 med Søren Jepsen Sørensens. Se Vester Bjergvej 3.
3. Laust Andersen Truelsen, født 11. februar 1814. Død 23. september 1830, 16 år gammel.
4. Anders Nielsen Truelsen, født 27. december 1815. Han overtog i 1842 fødehjemmet.
5. Hans Jørgen Truelsen, født 6. juli 1818.

6. Jens Peter Truelsen, født 8. november 1820. Han overtog i 1858 ejendommen, Vester Bjergvej 11. Se der.
7. Niels Knudsen Truelsen, født 23. oktober 1822. Død 13. august 1830, 8 år gammel.
8. Christen Truelsen, født 27. august 1825. Død 18. september 1830, 5 år gammel.
9. Zidsel Marie Truelsen, født 2. december 1827.
10. Laust Nielsen Truelsen, født 6. juli 1832. Han blev gift 1869 med broderen, Jens Peter Truelsens enke, Dorreth Nielsdatter. Se Vester Bjergvej 11.

Tre af børnene døde som store børn indenfor godt en måned i 1830. Truels Andersen var snedker og tømrer i V. Vedsted. Han døde 13. august 1842, 62 år gammel. Hans kone, Bodil Marie Laustdatter, døde 14. maj 1861, 72½ år gammel. Samme år som Truels Andersen døde, blev ejendommen overtaget af sønnen:

Anders Nielsen Truelsen.

Han var født 1815 og snedker ligesom faderen. Han blev gift første gang 12. april 1851 med Mette Marie Andreasen, der var født 10. september 1828. Se Sdr. Kirkevej 24. De fik i ægteskabet 2 døtre:

1. Bodil Marie Truelsen, født 1. august 1852. Hun blev gift 28. april 1874 med Jes Pedersen, billedhugger, Sønderportsgade, Ribe. Han var søn af Peder Jørgensen. Se V. Vedsted Vej 64.
2. Bodil Truelsen, født 18. januar 1854. Hun blev gift 22. oktober 1881 med Hans Mikkelsen Jørgensen. Se Vester Bjergvej 11.

Anders Nielsen Truelsens kone, Mette Marie, døde 1. januar 1857, 29 år gammel. Han blev gift anden gang 31. marts 1860 med Ane Christensen, der var født 1. oktober 1826 i Tømmerby, Sneum sogn, og datter af gårdmand Christen Hansen. I dette ægteskab fødtes 2 børn:

1. Mette Marie Truelsen, født 6. januar 1861.
2. Truels Andersen Truelsen, født 11. maj 1862. Han fik ejendommen i 1888.

Anders Nielsen Truelsen købte et ret stort areal ind til ejendommen fra forskellige gårde, så han ved sin død 18. november 1887 havde samlet en mindre gård. Han blev knap 72 år gammel. Hans kone, Ane Christensen, døde 29. maj 1865 efter at have født et dødfødt pigebarn. Hun blev 38 år gammel. Efter arveudlægsskøde blev gården nu overtaget af sønnen:

Truels Andersen Truelsen.

Han var født 1862 og blev gift 23. oktober 1889 med Ane Marie Andreasen, der var født 13. august 1868 som datter af gårdmand Niels Andreasen. Se Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. De fik følgende børn:

1. Anders Truelsen, født 9. november 1890. Død 14. april 1894, 3 år gammel.
2. Niels Anton Truelsen, født 5. august 1894. Han blev gift 17. maj 1923 med Anne Lauridsen fra Mandøvej 28 i Okholm. Gårdmand i Hunderup.
3. Anker Truelsen, født 5. august 1897. Gårdejer Maltbæk.
4. Alfred Truelsen, født 22. august 1901. Udvandrede til U.S.A. Truels Andersen Truelsen forøgede ejendommens areal betydeligt. Ved sin død 1912 var han også sognerådsformand. Han døde 23. januar 1912, 49 år gammel. Hans enke, Ane Marie, drev gården videre ved hjælp af sønnerne. Ifølge skøde tinglyst 26. marts 1922 solgte Ane Marie Truelsen gården til:

Aksel Klausen.

Han var født 2. oktober 1898 på ejendommen Sdr. Kirkevej 9. Søn af Laust Klausen og Karoline Andersen. Han var ugift og rejste i 1926 til U.S.A.

Viggo Andersen Lund.

Han fik skøde på gården lyst 18. august 1926. Han var født 12. december 1901 i Lustrup og blev gift med Marie Elsin Ebbesen, der var født 16. januar 1900 i Aaved, Vodder sogn. De fik følgende børn:

1. Vera Marie Lund, født 15. juni 1936. Hun blev gift med frisør i Toftlund. Bor nu Bøgeallé 27 i Ribe.
2. Dødfødt drengbarn, født samme dag som Vera, en tvilling.
3. Anders Ebbesen Lund, født 24. januar 1928. Han bor i Norge.
4. Nis Lund, født 25. februar 1931. Han var frisør og bor i Gram.
5. Karen Lund, født 7. marts 1932. Bor i Frederikshavn. Enke efter forstander på skibsfartsskole.

I 1942 solgte Viggo Lund gården og flyttede ind i huset, V. Vedsted Vej 133, hvor familien sad til leje, indtil han i 1945 købte huset V. Vedsted Byvej 32. Se der. Gården her blev solgt til:

Carl Christensen Andersen.

Han var købmand i Ribe og fik skøde lyst 15. juni 1942. Han solgte atter gården ifølge skøde tinglyst 16. juli 1942 til:

Christian Marius Marloth.

Han var oprindelig skrædder, men drev her landbrug, men også vognmandsforretning, hvor både han og konen havde hvert sit spand. Han kørte især cement fra stationen for besættelsesmagten, tyskerne. Det var til de 4 store bunkers, som blev opført ved V. Vedsted skole. En aften vel i 1944 blev Marloth af frihedskæmpere trukket ud i stalden og måtte se på, at hans heste blev skudt. Han solgte da i 1945 gården til:

Boje Bojesen.

Han fik skøde lyst 8. maj 1945. Ellers kendes der intet til denne mand. Han solgte gården efter skøde lyst 25. april 1950 til:

Marius Mathiasen.

Han har dog allerede i 1945 overtaget gården i forpagtning og fået skøde på denne i 1950. Kathe og Marius Mathiasen kom til V. Vedsted fra Døstrup med 3 børn og 1 er født i V. Vedsted. Deres børn:

1. Svend Aage Mathiasen, født 1939.
2. Arne Mathiasen, født 1941.
3. Christel Mathiasen, født 1942.
4. Inge Lise Mathiasen, født 1947.

Marius Mathiasen solgte gården i 1965 til:

Niels Th. Jensen.

Han fik skøde lyst 22. oktober 1965 og solgte igen ejendommen ifølge skøde lyst 22. februar 1966 til:

Anna Kjems.

Hun var født Jørgensen og enke efter forstander på V. Vedsted efterskole, Olav Kjems. Hun havde i 1952 overtaget skolen efter hans død. Hun var meget aktiv inden for husmandsbevægelsen og gik ind for bevarelsen af de små landbrug. Hun købte nu ejendommen, for at den ikke skulle blive slagtet i en netop startet jordfordeling. Hun boede ikke i gårdens bygninger, men havde lejefolk i disse. Hun solgte ejendommen ifølge skøde lyst 14. maj 1969 til:

Kjeld Andersen.

Han er født 17. november 1943 og gift med Dagny Andersen, der er født 7. december 1946. De kom fra Warming og har 3 børn:

1. Allan Andersen, født 1. marts 1966 i Warming.
2. Jens Andersen, født 15. april 1967 i Warming.

3. Jørgen Andersen, født 13. maj 1972 i V. Vedsted. Kjeld Andersen drev en tid maskinstation og kørte lastbil. I 1973 solgte han ejendommen og flyttede med familien til Hviding. De bor nu Lyngtoft 12. Ejendommen blev købt af:

Aage Henry Hansen.

Han fik gården den 11. december 1973. Han er født 7. maj 1941 i Skanderup og søn af Mette Kristine og Kristian Hansen. Aage blev gift 24. juni 1967 med Elly Friis, der er født 2. maj 1946 i Gjelballe. Hun er datter af Kristine og Hans Christian Friis. Elly og Aage Hansens børn:

1. Lene Hansen, født 16. december 1967 i V. Vedsted. Hun er plejehjemsassistent.
2. Janne Hansen, født 4. maj 1970. Hun er sygepleje stud. Hun bor sammen med Lars Pedersen i ejendommen, Sdr. Kirkevej 27, som de har købt 1991.

Aage Hansen er mekaniker og landmand og Elly er lærer ved V. Vedsted skole. Aage Hansen fik ved jordfordeling i 1981 forøget gårdens areal væsentlig. Han fik også tillagt staldbygningerne fra nabogården, Mandøvej 22.

Mandøvej 22

Her bor i dag Per Clausen og Solvejg i et næsten nyt hus, som er bygget 1983. Her lå før bygningerne til en gammel gård, hvis historie kan føres tilbage til 15-1600-tallet. Gården hørte til den slesvigske del af landsbyen og hørte den gang under Haderslevhus. Gården var en fæstegård på 1 otting, og den første bonde på gården, hvis navn kendes var.

Anders Hansen.

Han havde gården i fæste 1672 og efterfulgtes 1679 af:

Jørgen Pedersen.

Han blev gift 2. marts 1679 med Maren Hansdatter og de fik 5 børn:

1. Anne Jørgensdatter, døbt 14. marts 1680. Død 28. september 1732, 52 år gammel. Ugift.
2. Maren Jørgensdatter, døbt 3. august 1684. Død 23. marts 1758, 73 år gammel. Ugift.

3. Anders Jørgensen, døbt 25. september 1687. Han fæstede gården efter faderen.
 4. Leene Jørgensdatter, født 17. november 1692. Død 9. oktober 1746, 53 år gammel. Ugift.
 5. Dødfødt datter, født 24. marts 1697.
- Gården blev ca. 1720 overdraget til sønnen:

Anders Jørgensen.

Han var født på gården 1687 og blev gift 20. oktober 1720 med Mette Andersdatter, der var født 31. maj 1687 på gården, Sdr. Farupvej 37 som datter af Anders Ibsen. I dette ægteskab fødtes kun en søn: Jørgen Andersen, født 15. maj 1724 og død 12. juni 1724. Moderen, Mette Andersdatter, døde 25. maj 1724, knap 37 år gammel. Anders Jørgensen blev ikke gift igen. Han døde 24. september 1758, 71 år gammel. Gården var i 1748 blevet bortfæstet til:

Hans Sørensen.

Han var født 1713, men ikke i V. Vedsted. Han var gift med Else Pedersdatter født 1722, men heller ikke i V. Vedsted. De kom fra et andet sogn i 1748 og flyttede ind på gården. De fik i V. Vedsted følgende børn:

1. Søren Hansen, født 23. juli 1748.
2. Anna Hansdatter, født 14. marts 1750. Død 7. juni 1758, 8 år gammel.
3. Peder Hansen, født 13. december 1752. Han fik gården efter faderen.
4. Thomas Hansen, født 12. februar 1755. Død 7. maj 1757, 2 år gammel.

Det sidste barn var opnævnt efter en søn, Thomas Hansen, der døde 3. februar 1755, men han var ikke født i V. Vedsted. Hans Sørensen frikøbte denne gård i 1751. Hans kone, Else, døde 1. december 1777, 65 år gammel. Han kom selv på aftægt dette år, men han døde først den 26. december 1801, 88 år gammel. Gården blev i 1777 overdraget til sønnen:

Peder Hansen.

Han var født på gården 1752 og blev gift 31. oktober 1777 med Maren Andersdatter, der var født 10. maj 1752 på gården, Mandøvej 28. I deres ægteskab fødtes 4 børn:

1. Else Pedersdatter, født 22. oktober 1778. Død 17. april 1796, 17½

år gammel.

2. Anders Pedersen, født 24. december 1780. Død 17. maj 1789, 8 år gammel.
3. Kiesten Marie Pedersdatter, født 15. januar 1783. Død 9. april 1783, 2 mdr. gammel.
4. Kiesten Marie Pedersdatter, født 22. april 1784. Død 5. juli 1784, 2 mdr. gammel.

Alle børnene døde før de blev voksne. Peder Hansen døde selv 9. november 1784, 31 år gammel. Hans enke, Maren Andersdatter blev gift igen og med:

Mads Christensen.

Han var født i Omme, Nykirke sogn, 1751 og søn af Christen Nielsen og Anna Hansdatter. Han blev gift med Maren Andersdatter 21. oktober 1785. De fik 3 børn:

1. Maren Madsdatter, født 2. november 1786. En tvilling. Gift 1811 med Laurids Andersen. Se videre under Mandøvej 16.
2. Anne Madsdatter, født 2. november 1786. En tvilling. Gift 1812 med Tøger Nielsen. De fik senere gården her.
3. Kiesten Madsdatter, født 24. april 1790.

Mads Christensen fik kontraktskøde 10. juli 1785. Han døde som af-tægtsmand 4. december 1829, 78 år gammel. Hans kone, Maren Andersdatter, døde 28. januar 1827, 74 år gammel. Gården var da over-taget af svigersønnen:

Tøger Nielsen.

Han fik skødet dateret 18. marts 1812. Han var født 1778 i Kalvslund og blev gift 7. november 1812 med datteren i gården, Anne Madsdatter. De fik ingen børn i deres ægteskab. De havde dog en pleje-datter, Karen Lausen, der var født ca. 1820. Tøger Nielsen døde 4. november 1832, 54 år gammel. Han havde dog solgt gården den 14. maj 1832 til kromanden i V. Vedsted, Jens Jørgen Vedsted. Han boede ikke i huset, som stadig blev beboet af Tøger Niensens enke, Anne Madsdatter og plejedatteren, Karen. Anne Madsdatter døde 21. januar 1846. Jens Jørgen Vedsted, kromanden, overlader i 1846 gården her til sønnen:

Hans Christian Vedsted.

Han fik ikke alle jorder med til gården, nogle arealer blev lagt til kroen, men til ejendommen blev lagt ca. 20 tdr. land, som Hans Chr. senere

fik til ejendommen. Hans Chr. Vedsted blev født på Fanø i 1819 og var søn af Jens Jørgen Vedsted, der da var kromand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 147. Hans Christian Vedsted blev gift 5. oktober 1844 med Anne Cathrine Hansdatter, der var født 11. juli 1822 i V. Vedsted. Se gården Sdr. Kirkevej 17. I deres ægteskab fødtes 6 børn.

1. Jens Jørgen Vedsted, født 8. september 1845. Han giftede sig til gården, Præstevej 18 i sdr. Farup.
2. Maren Vedsted, født 26. november 1847.
3. Frederikke Marie Vedsted, født 1. september 1850.
4. Johanne Petrea Vedsted, født 29. august 1853. Hun blev gift med Anton A. Hansen. Se under Sdr. Farupvej 38. Sdr. Farup kro.
5. Hansine Jepbine Vedsted, født 6. november 1856.
6. Hans Peter Vedsted, født 20. januar 1861. Han var krøbling og led af melankoli.

Hans Christian Vedsted solgte ejendommen her 26. juni 1863 og flyttede til Sdr. Farup, hvor han havde købt gården, Sdr. Farupvej 38. Gården her var solgt til:

Hans Jørgensen.

Han var født ca. 1830 i Lustrup og gift med Maren Pedersen, der var født i Vilslev ca. 1830. Deres børn:

1. Ane Dorthea Abelone Jørgensen, født ca. 1862, men ikke i V. Vedsted.
2. Jørgen Christopher Jørgensen, født 26. april 1864 i V. Vedsted.
3. Dorthea Jørgensen, født 26. august 1866 i V. Vedsted.
4. Peder Jepsen Jørgensen, født 10. december 1868 i V. Vedsted.

Hans Jørgensen var foruden landmand også bødker. Han havde også lejefolk i huset, hvor der boede to familier i 1870. Der hørte 20 tdr. land til stedet. I 1870 forlod Hans Jørgensen med familie V. Vedsted sogn. Han solgte ejendommen 15. november 1870 til:

Laust Hansen.

Han var født i Vester Aabølling, Brøns sogn. Han købte gården V. Vedsted Vej 127 i 1860. Se der angående familieforhold. Han flyttede ind i gården her i 1870. Han havde med sig en datter, Marie Kathrine Bjerrum, som må være født i andet ægteskab. Laust Hansen døde 3. januar 1879, 70 år gammel. Ejendommen overgik nu til datteren, Marie Kathrine Bjerrum, der i 1883 solgte den til:

Jens Hansen Brodersen.

Han var født i Brøns 27. august 1857 og søn af Hans Jepsen Brodersen og Anna Margrethe Røhmer. Han blev gift i V. Vedsted kirke 5. april 1883 med Margrethe Møller, der var født 21. januar 1863, se Skoleallè 1. Hun var datter af Jens Peder Møller og Abelone Pedersen. Jens Hansen Brodersen og Margrethe Møller fik 2 børn:

1. Hans Brodersen, født 22. december 1883. Han fik ejendommen i 1917.
2. Abelone Jensine Brodersen, født 8. august 1885. Hun blev gift med Kristian Søndergaard, Vesterbæk.

Jens Hansen Brodersen udvidede gårdens areal ved køb af mere jord. Hans kone, Margrethe Møller, døde 9. oktober 1916, 53 år gammel. Jens Hansen Brodersen overlevede hende mange år. Han døde ? Gården blev i 1917 overdraget til sønnen:

Hans Brodersen.

Han var født 22. december 1883 og blev gift 10. marts 1921 med Jensine Nielsen, der var født 26. oktober 1886 i Tjæreborg og datter af gårdmand Hans Nielsen og Ane Jensen i Tjæreborg.

Hans Brodersen og Jensine Nielsen fik 3 børn:

1. Aage Brodersen, født 18. januar 1922. Han fik gården efter faderen.
2. Margrethe Brodersen, født 20. juli 1923. Hun døde 18. juni 1939, 15 år gammel.
3. Elna Brodersen, født 2. april 1930. Gift med Ejvind Larsen. Se Sdr. Farupvej 38.

Hans Brodersen havde til gården 21 ha. Han døde 7. december 1963, knap 80 år gammel. Hans kone, Jensine Brodersen, døde 19. november 1966 i Nr. Farup, 80 år gammel. Gården var i 1952 overdraget til sønnen:

Aage Brodersen.

Han fik skøde lyst 5. februar 1952. Han var ugift og solgte i 1977 gården til:

Gunda Legaard.

Hun er født 31. august 1949 og gift 1969 med Jørgen Kristian Legaard. Se V. Vedsted Vej 95. De flyttede ind på gården her i 1977. Skødet er tinglyst 4. marts 1977. De afstod gården til jordfordeling i 1981. Angående familieforhold se V. Vedsted Vej 95.

I 1981 fandt jordfordeling sted i V. Vedsted, og gården blev da nedlagt og jorderne fordelt. Stalden blev lagt til gården, Mandøvej 20. Det

gamle stuehus nedrevet og grunden solgt til:

Per Clausen og Solvejg Friis.

Han lod i 1983 opføre et nyt hus på grunden. Per Clausen er født 16. oktober i Frederiksberg og gift med Solvejg Friis, der er født 9. januar 1948 i Gelballe og datter af Kirstine og Hans Christian Friis. Solvejg og Per Clausens børn:

1. Rikke Friis Clausen, født 25. marts 1973 i Tåstrup.
2. Rune Friis Clausen, født 29. oktober 1976 i Holstebro.
3. Mikkel Friis Clausen, født 12. maj 1981 i Århus.

Per Clausen er ingeniør og Solvejg er børnehavepædagog.

Mandøvej 27

Dette hus blev opført 1978, og det var bagermester i V. Vedsted, Andreas Andersen, som lod det opføre. Det er Ragna og Andreas Andersen, der bor i huset i dag. Andreas Andersen er født 1925 i Ballum og Ragna er født 1925 i Ribe. Angående familieforhold se V. Vedsted Vej 145. Det areal, som huset ligger på, blev købt af Andreas Andersen 1967 fra Kristian Troelsen gårdm. Mandøvej 16. Huset ligger ved bækken vestlig i V. Vedsted med udsigt over Vesterhavet.

Mandøvej 28. Okholm



Dette er i dag en nedlagt landbrugsejendom, som ejes af William Friis. Her lå tidligere en gård på 2 ottinger, som hørte til den kongerigske del af sognet. Oprindeligt udgjorde gården her en fjerdedel af den store gård Okholm, som lå her i vikingetiden. Det var en gård på 8 ottinger, men den blev delt allerede i 1200-tallet. De 2 ottinger her kom dels under domkirken i Ribe og dels under hospitalet i Ribe. Efter 1660erne blev hospitalet enejer af gården her, og det varede ved til 1792, da gården blev solgt til den daværende fæster til selveje. Fæstebonden på gården hed i 1667:

Niels Lassen.

Han var født 1635 og blev gift første gang 13. november 1667 med Else Madtzdatter fra Havervad i Brøns sogn. Hun døde 3. oktober 1669 i barselseng, da hun fødte en dødfødt datter. Niels Lassen blev gift anden gang 30. oktober 1670 med Anne Knudsdatter, der var født 1648. Med hende fik han 8 børn:

1. Las Nielsen, døbt 14. juli 1672.
2. Else Nielsdatter, døbt 1. november 1674.
3. Maren Nielsdatter, døbt 13. januar 1678.
4. Knud Nielsen, døbt 29. august 1680.
5. Anne Nielsdatter, døbt 29. april 1683. Hun blev gift 29. september 1710 med Hans Clemmensen fra Yder Bjerrum. De fik gården her i 1716.
6. Mette Nielsdatter, døbt 20. juni 1686.
7. Karen Nielsdatter, født 29. september 1688. Død 3. oktober 1688.
8. Niels Nielsen, født 1. september 1689.

Niels Lassen døde 6. april 1690, 55 år gammel. Hans enke, Anne Knudsdatter, blev gift igen 22. november 1690 med:

Peder Lassen.

Han var født 1654, hvor vides ikke, men han fik sammen med Anne Knudsdatter en datter:

1. Anne Pedersdatter, født 28. maj 1695. Hun blev gift 19 år gammel den 28. oktober 1714 med Søren Clemmensen fra Yder Bjerrum, og de fik i 1714 gården her.

Peder Lassen døde 17. marts 1734, 80 år gammel. Hans kone, Anne Knudsdatter døde 11. marts 1720, 72 år gammel. De var da begge af-tægtsfolk på gården. Gården var i 1714 overtaget af svigersønnen:

Søren Clemmensen.

Han var født i januar 1686 i Yder Bjerrum Vestergaard som søn af Clemmen Nissen og Else Hansdatter. Han blev som nævnt gift 1714 med Anne Pedersdatter. De fik sammen en datter: Anne Sørensdaughter Clemmensen, født 15. juli 1715, men 7 dage efter døde moderen, Anne Pedersdatter, kun 20 år gammel. I 1716 afstod Søren Clemmensen gården her til broderen, Hans Clemmensen, og han overtog nu i stedet Abildgaard i V. Vedsted. Se videre V. Vedsted Byvej 23.

Hans Clemmensen.

Han var født i april 1684 på Yder Bjerrum Vestergaard og søn af Clemmen Nissen og Else Hansdatter. Han blev gift 28. september 1710 med Anne Nielsdatter, der var født på gården her 1683. De boede de første 6 år i Yder Bjerrum, indtil de i 1716 flyttede til Okholm, og de tre ældste af børnene er født i Yder Bjerrum. De fik 8 børn:

1. Else Hansdatter, født 2. november 1711.
2. Niels Hansen, født 21. januar 1713.
3. Clemmen Hansen, født 1. januar 1715.
4. Anne Hansdatter, født 26. november 1716.
5. Mette Hansdatter, født 4. marts 1719.
6. Anne Hansdatter, født 1. januar 1722.
7. Lavrids Hansen, født 19. juni 1724.
8. Hans Hansen Clemmensen, født okt. 1727.

I december 1727 måtte Hans Clemmensen forlade gården på grund af armod, således skrives i fæsteprotokollen. Denne familie forsvinder fra V. Vedsted. Den 31. december 1727 bliver gården fæstet af:

Peder Michelsen Øster.

Han var født i august 1680 på gården V. Vedsted Vej 98 og gift to gange. Han overtog ca. 1707 gården V. Vedsted Vej 137. Under dette nr. findes hele hans familieforhold skildret. Han flyttede nu hertil med hele familien. Her i Okholm døde han den 9. april 1735, 55 år gammel. Hans enke, Anne Rasmusdatter, der var født 1686 på gården Sprækvej 3, blev gift igen 12. februar 1736 med:

Molte Sørensen.

Han var født 12. februar 1697 i Enderup og søn af Søren Nielsen og Karen Michelsdatter. Han fik fæstebrev på gården 28. december 1735. Han fik ingen børn i sit ægteskab med Anne Rasmusdatter. I januar 1749 afstod han fæstet til Anders Pedersen, der var gift med en datter af Peder Michelsen Østers første ægteskab. Molte Sørensen og Anne

Rasmusdatter skulle have aftægt. Han døde 26. februar 1765, 68 år gammel, og hun døde 24. marts 1764, 77 år gammel. Den næste fæster var:

Anders Pedersen.

Han var født 30. december 1718 og søn af Peder Michelsen Smed og Karen Andersdatter. Se gården Mandøvej 16. Han blev gift 7. november 1749 med Peder Michelsen Østers datter Kiersten, der var født 25. oktober 1724 på gården V. Vedsted Vej 137. Hun kom senere med faderen til gården her, og derfor overgik fæstet i 1749 til Anders Pedersen. De fik følgende børn:

1. Peder Andersen, født 6. august 1750.
2. Maren Andersdatter, født 10. maj 1752. Hun blev gift 2 gange. Først med Peder Hansen siden med Mads Christensen. Se gården Mandøvej 22.
3. Anne Andersdatter, født 9. januar 1755. Gift 15. oktober 1779 med Jeppe Sørensen. Se Vester Bjergvej 9.
4. Truels Andersen, født 15. april 1757. Han fik senere fødegården. Den 7. april 1759 døde Kiersten Pedersdatter, Anders Pedersens kone, 34 år gammel. Han blev gift anden gang 9. november 1759 og nu med Maren Hansdatter, der var født 16. april 1723, Okholmvej 3, og datter af Hans Lassen og Maren Vodder, gårdfolk i Okholm. I Anders Pedersens andet ægteskab fødtes 5 børn:

1. Kiesten Andersdatter, født 12. november 1760. Hun blev gift 19. oktober 1787 med Niels Hansen fra Råhede. Bosat der.
2. Hans Andersen, født 17. december 1762. Død 20. december 1762.
3. Hans Andersen, født 6. december 1764. Død 4. november 1766.
4. Peter Andersen, født 27. oktober 1766. En tvilling.
5. Niels Andersen, født 27. oktober 1766. En tvilling. Død 3. februar 1767.

Anders Pedersen døde 28. juli 1789, 70 år gammel, og hans kone, Maren Hansdatter, døde 21. november 1794, 71½ år gammel. I 1785 blev gården afstået til sønnen:

Truels Andersen.

Han var født på gården 1757 og blev gift 18. november 1785 med Karen Jannicksdatter, der var født 9. marts 1756 på gården, Ulvehøjvej 4, Törnækgaard. I deres ægteskab fødtes 5 børn:

1. Anders Pedersen Truelson, født 21. juni 1787. Han fik senere gården.

2. Jannick Sørensen Truelsen, født 5. september 1788. Død 27. oktober 1789, 1 år gammel.
 3. Kiesten Marie Truelsdatter, født 22. oktober 1790. Død 24. januar 1794, 3 år gammel.
 4. Kiesten Jannicks Truelsdatter, født 20. april 1792. Gift 10. december 1819 med Peder Sørensen fra Hjortlund.
 5. Kjesten Marie Truelsdatter, født 9. september 1795.
- Truels Andersen frikøbte gården fra Ribe Hospital i 1792. Gården var da på 101 tdr. land. Truels Andersen døde 11. august 1812 i Okholm, 55 år gammel. Hans kone, Karen Jannicksdatter, døde 14. maj 1824, 68 år gammel. Efter faderens død i 1812 blev gården overtaget af sønnen:

Anders Pedersen Truelsen.

Han var født på gården 1787 og blev gift 25. november 1815 med sin kusine Kirsten Jepsdatter, der var født 11. januar 1792 på gården, Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. I dette ægteskab fødtes 6 børn:

1. Truels Andersen, født 12. oktober 1816.
2. Anne Kiestine Andersdatter, født 18. november 1818. Gift 1848 med Truels Andersen på gården V. Vedsted Byvej 23. Abildgaard.
3. Jeppe Lassen Andersen, født 9. oktober 1821. Død 6. maj 1828 af mæslinger, 6½ år gammel.
4. Jannick Sørensen Andersen, født 22. maj 1825. Han overtog fødegården.
5. Karen Andersdatter, født 3. december 1828. En tvilling. Død 15. maj 1884, 55 år gammel.
6. Anne Marie Andersen, født 3. december 1828. En tvilling. Død 14. december 1887, 59 år gammel. Begge disse tvillingsøstre døde ugifte og var handicappede.

Anders Pedersen Truelsen døde 2. november 1842 på gården i Okholm, 55 år gammel. Hans kone, Kirsten Jepsdatter, døde 4. februar 1876, 84 år gammel. Hun havde den 30. april 1855 skødet gården til sin søn:

Jannick Sørensen Andersen.

Han var født på gården 22. maj 1825. Han blev aldrig gift, men levede sammen med sine to ugifte søstre. Han døde 1. maj 1895, 69 år gammel. Der fortælles, at han solgte gården dagen før han døde til Truels A. Sørensen, men der var da intet nedskrevet, og denne handel blev ikke til noget. Derimod blev det nu Jannick Sørensens søstersøn,

Anders Truelsen på gården, V. Vedsted Byvej 23, som blev befuldmægtiget til at sælge gården. Gården blev solgt 1895 til:

Jakob Jørgensen Lauridsen.

Han fik skøde på gården 17. december 1895. Han var født i Gram 23. marts 1864 og søn af Simon Lauridsen og Mette Kirstine Lassen. Simon flyttede i 1874 til Høgsbro, hvor han købte en gård, Høgsbrovej 21. Her opvoksede Jakob Lauridsen, men var også på farten som handelsmand. Hans moder døde i Høgsbro 1882, medens faderen, Simon, solgte gården i Høgsbro 7. december 1900. På dette tidspunkt havde Jakob Lauridsen købt gården her i V. Vedsted. Han blev gift 8. oktober 1895 med Bodil Marie Enemark, der var født 25. april 1869 i Enderup og datter af Hans Rostgaard Enemark og Anne Marie Østergaard, Enderupvej 70. Jakob Lauridsen og Bodil fik følgende børn:

1. Simon Kristian Lauridsen, født 11. juni 1896. Han fik gården i 1930.
2. Anna Lauridsen, født 8. august 1897. Hun blev gift 17. maj 1923 med Niels Anton Truelsen, født 5. august 1894 på ejendommen, Mandøvej 20. Se der.
3. Kirstine Lauridsen, født 24. september 1899. Hun blev gift 5. december 1924 med Aksel Bennetsen fra København. Født i Vallekilde.
4. Aagot Lauridsen, født 23. marts 1901. Hun blev gift 12. juli 1928 med landmand Jens Feddersen, der var født i Lintrup 25. april 1897.
5. Gudrun Lauridsen, født 14. november 1902. Hun blev gift 15. maj 1928 med gårdmand Søren Peder Andersen, der var født i Fraugde sogn 28. marts 1891.
6. Ingrid Lauridsen, født 14. april 1906. Død 31. marts 1908, knap 2 år.
7. Gerda Lauridsen, født 26. juli 1911. Gift med Jørgen K. Fjord. Se V. Vedsted Vej 133.

Jakob Lauridsen og Bodil købte 1924 huset V. Vedsted Vej 133, hvor de skulle tilbringe deres alderdom. Gården blev samme år bortforpagtet til sønnen:

Simon Lauridsen.

Han var født 11. juni 1896 i Okholm. Han blev gift ca. 1924 med Metha Kathrine Rahbæk, der var født i Hodde 4. april 1900. De fik 4 sønner:

1. Niels Rahbæk Lauridsen, født 3. september 1925.
2. Arne Lauridsen, født 22. juli 1927.
3. Jacob Lauridsen, født ?
4. Henning Lauridsen, født ?

Simon Kristian Lauridsen døde 30. juli 1946, 50 år gammel. Hans kone, Metha, døde 11. januar 1948, 47 år gammel. Gården blev solgt af arvingerne den 15. oktober 1948 til:

William Kristian Friis.

Han blev født 29. december 1915 i U.S.A. som søn af farmer Karl Friis og Johanne, hun døde i U.S.A. William Friis blev gift 28. oktober 1948 i Brøns med Anna Else Jensen, der var født 3. oktober 1924 i Brøns sogn som datter af Ejnar og Martha Jensen. William Friis og Anna Else fik 3 døtre:

1. Martha Friis, født 17. januar 1950. Hun er gift med Benny Pedersen, der er teknisk tegner. De bor Nipsvej 14 i Ribe.
2. Johanne Friis, født 11. november 1952 i V. Vedsted og gift med Frank Rasmussen, der er truckfører. De bor Horslundvej 14 i Ribe kommune.
3. Jette Friis, født 10. november 1954. Hun er fraskilt. Bor Fasanvej 24 i Ribe. Sygehjælper.

I 1981 var der en meget omfattende jordfordeling i V. Vedsted og gården, som havde et areal på 24 ha., blev fuldstændig udstykket, så der til bygningerne blev kun en lille hektar. Den 30. november 1985 nedbrændte bygningerne til grunden. William Friis mistede i 1966 sin kone. Anna Else døde 3. november 1966. I dag bor han alene en bygning, som er opført 1986.

Mandøvej 31



Her bor i dag Metha og Ernst Hvass samt Grethe Nørgaard og Henrik Hvass. Gården drives i dag som frilandsgartneri. Denne gårds bygninger lå indtil ca. 1868 lige syd for gården, Okholmvej 3. Den skulle da have heddet Okholmvej 1, men trods det vil den i denne historie blive betegnet som Mandøvej 31. Gården er udskillet fra Okholmvej 3 omkring 1660 og er på 1½ otting. Det er en selvejergård. Se videre under Okholmvej 3. Den første bonden som vides at have boet på denne gård er:

Madtz Jacobsen.

Han var født 1651 og sikkert søn af husmand, Jacob Knudsen, Mandøvej 20. Han blev gift 2. december 1677 med Birgitte Pedersdatter, der var født i maj 1653. De fik 4 børn:

1. Anders Madsen, døbt 20. oktober 1678. Han fik fødegården.
2. Anne Madsdatter, døbt 17. juli 1680.
3. Lene Madsdatter, døbt 20. september 1682.
4. Jacob Madsen, døbt 12. april 1685. Han giftede sig til gården Sdr. Kirkevej 37.

Madtz Jacobsens kone, Brgitte, døde 15. marts 1699, knap 46 år gammel. Han døde selv 28. maj 1714, 62 år gammel. Gården var i 1711 afstået til sønnen:

Anders Madsen.

Han var født på gården 1678 og blev gift 18. november 1711 med Birgitte Andersdatter, der var døbt 25. februar 1683 og født februar 1683 på gården Sdr. Kirkevej 37. Han blev gift med en søster til broderen, Jacob Madsens kone. De to piger var døtre af gårdmand Anders Sørensen. Anders Madsen og Birgitte fik 7 børn:

1. Birgitte Andersdatter, født 18. september 1712. Død 26. april 1736, 23 år gammel.
2. Maren Andersdatter, født 3. oktober 1714. Hun blev gift 22. september 1735 med Knud Pedersen fra Mandøvej 28 i Okholm. De fik hendes farbroders gård, Sdr. Kirkevej 37:
3. Mads Andersen, født 12. september 1716. Han fik i 1737 fødegården.
4. Mette Andersdatter, født 25. marts 1719.
5. Anne Andersdatter, født 18. februar 1722.
6. Anders Andersen, født 2. marts 1725. Død 23. november 1725.
7. Kirsten Andersdatter, født 21. januar 1729. Død 1756, 27 år gammel.

Anders Madsen døde 28. juni 1740, 61 år gammel. Hans kone, Birgitte, døde 23. oktober 1743, 60 år gammel. Gården var da afhændet til sønnen:

Mads Andersen.

Han fik skøde på gården 19. november 1737 og var født på gården 1716. Han blev gift første gang 15. november 1743 med Anne Nielsdatter, der var født 2. april 1718 på gården, V. Vedsted Vej 119. Bendixminde. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Anders Madsen, født 4. oktober 1744.
2. Niels Madsen, født 29. oktober 1746.

Anne Nielsdatter, Mads Andersens kone, døde 16. november 1747. Han blev gift igen 1748 med Anne Nielsdatter, der var født i Råhede. I dette ægteskab fødtes 6 børn:

1. Anne Marie Madsdatter, født 27. september 1749.
2. Niels Madsen, født 21. august 1751. Død 19. januar 1755, 3 år gammel.
3. Jacob Madsen, født 10. oktober 1753. Død i april 1768 i Råhede, 14 år gammel.
4. Niels Madsen, født 10. juni 1755. Død 10. juli 1755.
5. Niels Madsen, født 11. januar 1757.
6. Søren Madsen, født 1759 i Råhede og død 1765 i Råhede.

Mads Andersen sælger i 1758 gården her og flytter til Råhede, hvor han køber gården, Hviding Kirkevej 6 af Laurids Jensen. Her er nyopførte bygninger efter brand. Mads Andersen døde i Råhede 1763 og det gjorde hans kone, Anne Nielsdatter, også. Gården her havde Mads Andersen i 1758 solgt til:

Niels Jørgensen.

Han havde hidtil boet på gården, Mandøvej 20, og der findes hele hans familiehistorie refereret. Niels Jørgensen var ejer af gården fra 1758 til sin død den 28. oktober 1775. Han var da 64 år gammel. Han havde en datter, Mette Marie Nielsdatter, der var født 28. december 1757. Hun blev gift 11. oktober 1776 med Peder Jørgensen, som blev den næste ejer af gården.

Peder Jørgensen.

Han var født 1741 i Hviding og søn af gårdmand Jørgen Hansen. Peder Jørgensen og Mette Marie Nielsdatter fik følgende børn:

1. Birthe Marie Pedersdatter, født 4. marts 1777. Død 7. maj 1787,

- 10 år gammel.
2. Bodil Pedersdatter, født 20. marts 1778. Død 9. april 1796, 18 år gammel.
 3. Lene Marie Pedersdatter, født 3. oktober 1779. Hun blev den, der fortsatte på gården.
 4. Karen Pedersdatter, født 26. maj 1781. Død 15. maj 1787, 6 år gammel.
 5. Maren Pedersdatter, født 10. juli 1784. Død 15. juli 1786, 2 år gammel.
 6. Niels Jørgen Pedersen, født 1. juni 1786.
 7. Berthe Marie Pedersdatter, født 25. maj 1788. Død 25. december 1793, 5 år gammel.
 8. Karen Pedersdatter, født 27. maj 1790. Gift 28. oktober 1815 med Peder Jensen fra Lustrupdal. Hun døde 44 år gammel i Lustrup.
 9. Maren Pedersdatter, født 20. april 1792. Død 16. november 1792, 7 mdr. gammel.
 10. Jørgen Hansen Pedersen, født 18. marts 1794. Død 30. september 1794, ½ år gammel.
 11. Anna Pedersdatter, født 26. september 1795.
 12. Bodil Pedersdatter, født 13. august 1798. Hun blev gift 22. maj 1824 med Andreas Jensen. Se Sdr. Kirkevej 24.
- Peder Jørgensen døde 1. juni 1821, 80 år gammel. Hans kone, Mette Marie Nielsdatter, døde 6. april 1834, 77 år gammel. De var da på aftægt og gården var overdraget til svigersønnen:

Anders Knudsen.

Han fik skøde på gården 12. marts 1811. Han var født 7. maj 1772 på ejendommen Sdr. Kirkevej 24, søn af husmand Knud Andersen. Han blev gift 5. oktober 1811 med Lene Marie Pedersdatter, der var født 3. oktober 1779 på gården her. Anders Knudsen og Lene Marie fik 3 børn:

1. Peder Jørgen Andersen, født 11. august 1812. Han fik gården her i 1841.
2. Knud Andersen, født 1. december 1814. Død 13. november 1839, 25 år gammel.
3. Kirsten Andersdatter, født 1. oktober 1817.

I 1841 kom Anders Knudsen og Lene Marie Pedersdatter på aftægt. Her døde han den 18. juni 1852, 79 år gammel, og hun døde den 14. juni 1852, 73 år gammel. Gården var ifølge skøde af 1. juni 1841 blevet skødet til sønnen:

Peder Jørgen Andersen.

Den gård, han nu overtog, var på 77 tdr. land. Han var gift med Karen Kjeldsdatter, der var født i Jernved ca. 1802, men de fik ingen børn. Peder Jørgen Andersen døde 16. marts 1868, 55 år gammel. Han havde på sit dødsleje ordnet sit bo. Hans enke skulle arve ham og have aftægt ved gården. Salget af gården fandt sted få dage efter hans død. Skødet blev udstedt 23. marts 1868 og gården solgt til:

Søren Jannicksen Lindbæk.

Han var født 4. august 1835 på gården Lindbæksminde i Sdr. Farup og søn af Jannick Sørensen Lindbæk og Cathrine Borrig. Søren J. Lindbæk blev gift 25. oktober 1870 med Methea Christiane Beck, der var født 23. juli 1847 i Sdr. Farup på gården, Sdr. Farupvej 45. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Jannick Sørensen Lindbæk, født 7. januar 1872. Død 23. marts 1877, 5 år gammel.
2. Ane Marie Kristine Lindbæk, født 13. november 1874.

Det var Søren Jannicksen Lindbæk, der lod opbygge en ny gård på den modsatte side vejen, hvor den ligger den dag i dag. Opført ca. 1868. Søren Jannicksen Lindbæk blev ingen gammel mand, han døde 15. december 1877, 42 år gammel. Hans enke, Methea Beck, blev gift igen 14. september 1879 og nu med:

Lorents Kristian Thomsen.

Han var født 21. august 1848 i Hviding som søn af gårdejer Hans Thomsen og Anne Marie Nissen. Lorents Thomsen og Methea Beck fik 3 sønner:

1. Søren Thomsen, født 2. juli 1880.
2. Hans Thomsen, født 20. april 1882. Han købte i 1912 gården Danelund i Sdr. Farup.
3. Kristian Thomsen, født 24. februar 1884.

Lorents Thomsen solgte en del af jorden fra gården i 1917 og i 1917 solgte han gården til:

Bent Schmidt Okholm.

Han var født 12. juni 1893 på nabogården, Ulvehøjvej 16. Han blev gift 28. maj 1917 med Ida Rosenstand. Se videre under Ulvehøjvej 16. Bent Okholm drev denne gård til 1923. Dette år overtog han fødegården, Ulvehøjvej 16 og solgte gården her til svogeren:

Henrik Hvass.

Han var født 13. januar 1892 i Tødsø på Mors. Han blev gift 29. april 1917 med Helga Rosenstand. De boede tidligere på ejendommen, Sdr. Kirkevej 27, og her er fortalt om familieforhold. De havde 3 børn, da de flyttede ind på gården her. Her på gården fødtes endnu en søn:

1. Børge Hvass, født 21. juli 1925. Han døde 8. januar 1926.

Helga og Henrik Hvass drev gården med landbrug og en tid med hønseri. Da gården blev bygget i 1868 blev den kaldt Bakkegaarden, hvilket skyldes dens beliggenhed. Henrik Hvass døde 15. december 1964, 72 år gammel. Året efter overtog sønnen, Ernst Hvass, gården. Helga Hvass vedblev at bo i gården til sin død. Hun døde 24. september 1975, 85 år gammel.

Ernst Hvass.

Han fik skøde på gården lyst 21. juni 1965. Han er født 24. maj 1920 i Kliplev og blev gift 7. september 1946 i V. Vedsted kirke med Meta Lassen, der er født 10. januar 1924 i Egebæk, Ribevej 22. Hun er datter af gårdejer Jens Lassen og Mathilde Møller. Meta og Ernst Hvass har 4 børn:

1. Uffe Hvass, født 28. november 1948 i V. Vedsted. Gift 5. december 1970 i Mariager kirke med Inge Grøn. Han er gartner og de bor Kystparken, Sædding i Esbjerg.

2. Henrik Hvass, født 17. august 1951 i V. Vedsted. Han overtog fødegården 1979.

3. Agnete hvass, født 3. november 1954 i V. Vedsted. Gift 5. oktober 1985 med Viggo Petersen. De bor Langbjergvej 2 i Jedsted. Hun er børnehavepædagog og han er kommunegartner.

4. Gunhild Hvass, født 24. marts 1958 i V. Vedsted. Hun bor Skovbogade 23 i Roskilde. Hun er laborant.

Ernst Hvass drev gården som gartneri med avl af kartofler og gulerødder. En tid var der på nogle af gårdens jorder plantet frugttræer. Ved overtagelsen i 1965 var der til gården 33 ha. Efter en jordfordeling i 1967 blev gårdens areal reduceret til ca. 20 ha. Omtrent halvdelen af dette areal er skov. Gårdens stuehus indeholder to lejligheder og i den ene bor nu sønnen:

Henrik Hvass.

Han overtog gården i 1979 og bor her sammen med Grethe Klindt Nørsgaard, der er født 31. maj 1953 som datter af Lilly og Poul Nørsgaard. Grethe Nørsgaard har 2 børn fra et tidligere ægteskab med Bent

Lauridsen:

1. Majbrit Klindt Lauridsen, født 18. december 1976 på Sct. Josephs Hospital, Esbjerg.

2. Anders Klindt Lauridsen, født 18. december 1976 samme sted.

Grethe har sammen med Henrik Hvass en søn:

1. Christian Klindt Hvass, født 1. december 1991 på Sct. Josephs Hospital, Esbjerg.

Henrik driver nu gården med avl af gulerødder. Han har store arealer med gulerødder, idet han lejer arealer til dyrkning af disse. Grethe er zoneterapeut, men hjælper til på gården.

Smalhale 1

Det var Else Bentzen, der i 1967 lod dette hus opføre på en grund købt af Kristian W. Troelsen, der var ejer af ejendommen Mandøvej 16.

Else Bentzen.

Hun er født Else Pinborg den 8. august 1909 som datter af gårdejer Jens Lassen Pinborg og Ane Troelsen på gården, Sdr. Kirkevej 37. Digegaarden. Se der. Else Pinborg blev gift 5. november 1932 med gårdejer Knud Bentzen, der var født 4. juli 1905 i Bindeballe, Randbøl sogn. Han var søn af Petrine og Johannes Bentzen. Knud Bentzen døde 14. maj 1967 i Fitting, hvor de havde en gård. Efter hans død flyttede Else til sit fødesogn, V. Vedsted. I ægteskabet fødtes ingen børn.

Smalhale 3

Dette hus er bygget 1972 på en grund købt af Kristian W. Troelsen opført af:

Bjarne Riis Pedersen.

Han er født 6. august 1944 og er murer. Han blev gift 5. juni 1966 med Annelise Juul, der er født 21. august 1947 i Egebæk som datter af Kirstine og Niels Juul, Ribevej 13, Egebæk. Annelise og Bjarne har to børn:

1. Jan Riis Pedersen, født 15. oktober 1966. Han bor Granly 15 i Øster Vedsted.
2. Bodil Riis Pedersen, født 22. februar 1969. Hun bor i Ribe. Annelise er assistent.

Smalhale 4

Dette hus er opført 1970 af V. Vedsted kommune som lærerbolig. I 1970 kom huset under Ribe storkommune og udlejet som privat parcelhus. Den nuværende lejer er:

Ivan Andersen.

Han er født 29. november 1959 på gården, Sdr. Kirkevej 13 som søn af Ruth og Arne Andersen. Ivan bor sammen med Jane Gravesen Jacobsen, der er født 15. november 1963 i Ribe som datter af Ulla og Bruno Jakobsen. Jane og Ivan har 2 børn:

1. Michael Andersen, født 9. august 1980.
2. Carina Andersen, født 13. februar 1985.

Smalhale 5

Dette hus er opført 1970 på en grund købt af Kristian W. Troelsen. Huset udvidet i 1975. Manden, der lod huset opføre, var:

Ernst Hansen.

Han er født 20. august 1945 i Süder Brarup, Sydslesvig. Han er søn af Johanne og Hans Chr. Hansen. Ernst Hansen blev gift 27. januar 1968 i Sct. Catharina kirke i Ribe med Karin Helth, der er født 31. december 1946 i Herning som datter af Anna Marie og Hans Vilhelm Helth. Karin og Ernst har 2 børn:

1. Henrik Helth Hansen, født 12. marts 1973 i Ribe. Gymnasieelev.
2. Jesper Helth Hansen, født 27. november 1975 i Esbjerg. Gymnasieelev.

Ernst Hansen er pedel på V. Vedsted skole og Karin er kontorassistent.

Smalhale 7

Dette hus beboes i dag af Anna Hedvig Eskildsen, der er enke efter tidligere sognepræst i V. Vedsted, Kristian Eskildsen. Det var ham, der i 1973 lod dette hus opføre på en grund købt af Kristian W. Troelsen. Ikke langt fra det sted, hvor dette hus blev opført, lå der indtil for ca. 80 år siden en gård på ca. 50 tdr. land, som blev udstykket i 1877 af Jes Jørgensen Bejer. Denne gårds historie findes under Smalhale 7.

Kristian Eskildsen.

Han er født 9. december 1906 i Grindsted som søn af tømremester Eskild Eskildsen og hustru Ingeborg. Han blev gift 18. juni 1936 i Ribe med Anna Hedvig Tønnesen, der er født 23. august 1907 i Varde som datter af provst Frederik Tønnesen i Varde og hustru Anne Marie. Anna Hedvig og Kristian Eskildsens børn:

1. Dorte Eskildsen, født 30. juni 1937 i Øster Tørslev. Gift 1966 i V. Vedsted med Bent Hune. Hun er overlærer og de bor Munkevej 4 i Tvis.
2. Morten Kolbæk Eskildsen, født 8. november 1939 i Øster Tørslev. Gift med Bodil Andersen 1966 i Torkildstrup, Falster. De bor i Kalvehave. Han er direktør på Lindholm.
3. Uffe Kolbæk Eskildsen, født 25. december 1943 i V. Vedsted. Han bor Marskvej 11 i Øster Vedsted og er seminarielæktor.

Kristian Eskildsen var sognepræst i V. Vedsted fra 1944 – 1973. Han døde 8. marts 1989, 82 årgammel.

Smalhale 7

Lidt sydvest for det hus, hvor nu Anna Hedvig Eskildsen bor, lå før i tiden en gård, som hørte til den kongerigske del af byen. Gården var på 1 otting og var udskilt fra gården, Mandøvej 14, omkring 1660. Den tilhørte først Domkapitlet i Ribe, men kom i 1673 under ryttergodset. Efter 1722 under familien Clausen i Ribe, indtil den ca. 1790 blev selveje. I 1688 hed fæsteren af gården:

Hans Brodersen.

Han efterfulgtes ca. 1700 af:

Niels Jessen Rytter.

Han var født 1672 og havde været ryttersoldat. Han blev gift 9. maj 1700 med Anne Hansdatter, datter af Hans Ibsen. De fik følgende børn:

1. Bodil Nielsdatter, født 18. februar 1700. Hun var født, inden de blev gift, og kaldt uægte. Hun druknede i et hul i en dam 30. december 1722, 22 år gammel.
2. Niels Nielsen, født 4. december 1701. Han blev gårdmand på gården, Skoleallé 14, Sysselgaarden.
3. Karen Nielsdatter, født 18. oktober 1703. Hun blev gift 5. oktober 1732 med Bonde Madsen. Se V. Vedsted Byvej 6.
4. Hans Nielsen, født 27. januar 1706.
5. Dorothe Nielsdatter, født 1. marts 1708. Hun blev gift 4. november 1736 med Søren Jacobsen Beck. De blev bosat i Ribe.
6. Jørgen Nielsen, født 5. marts 1714.

Niels Jessen Rytter døde 6. december 1748, 76 år gammel. Hvem der fæstede gården efter ham vides ikke, men omkring 1780 blev gården fæstet af:

Søren Nielsen.

Han var født 31. juli 1749 på ejendommen, Mandøvej 20, og blev gift første gang 31. marts 1780 i Hviding kirke med Bodil Olufsdatter, der var født 1749. Deres børn:

1. En dødfødt datter, født 6. september 1780.
 2. Niels Jørgen Sørensen, født 16. december 1781 i Råhede.
- Efter hans fødsel døde Bodil Olufsdatter den 21. december 1781, 32 år gammel. Søren Nielsen blev gift anden gang 11. oktober 1782 i Hviding kirke med Maren Hansdatter, der var født i Råhede 1756 som datter af Hans Andersen Pahuus og Karen Jesdatter. Søren Nielsen fæstede i 1782 gården her og flyttede til V. Vedsted. Søren Nielsen og Maren Hansdatter fik følgende børn:

1. Hans Sørensen, født 7. maj 1784.
2. Jørgen Sørensen, født 13. maj 1786.
3. Bodil Marie Sørensdatter, født 19. oktober 1788.
4. Karen Sørensdatter, født 7. juni 1790.
5. Birthe Marie Sørensdatter, født 18. september 1792.

I 1796 rejste Søren Nielsen med familie fra sognet og gården blev købt af:

Simon Andersen.

Han var født ca. 1758 og gift ca. 1789 med Maren Hansdatter, der var født ca. 1760. De kom i 1796 fra Kløjning i Nr. Løgum sogn. De havde 2 sønner med sig:

1. Anders Simonsen, født ca. 1790 i Kløjning. Han døde 9. juni 1816 af en smitsom sygdom, 26 år gammel.
2. Hans Simonsen, født ca. 1791 i Kløjning. Han fik gården efter faderen.

Simon Andersen døde som aftægtsmand på gården 6. april 1832, 74 år gammel. Hans kone, Maren Hansdatter, døde 23. marts 1836, 76 år gammel. Gården var i 1819 blevet overtaget af sønnen:

Hans Simonsen.

Han blev gift i V. Vedsted kirke 23. oktober 1819 med Marie Pedersdatter, der var født 19. maj 1792 på gården, Præstevej 18 i Sdr. Farup. De fik følgende børn:

1. Simon Andersen Hansen, født 10. juni 1820. Død 20. juni 1820, 10 dage gammel.
2. Maren Hansdatter, født 21. juni 1821.
3. Anders Simonsen Hansen, født 20. april 1823.
4. Peder Nielsen Hansen, født 25. juli 1825.
5. Niels Hansen, født 5. juni 1827.

Den 23. januar 1832 døde Hans Simonsens kone, Marie Pedersdatter, 39 år gammel. Han blev gift igen 20. oktober 1832 og nu med Anne Kierstine Laustdatter, der var født ca. 1791 og enke efter skolelærer Schierlund i Ribe. De fik tvillinger den 2. april 1833: Tøger Pedersen Schierlund Hansen og Anne Marie Hansen. I 1835 solgte Hans Simonsen gården her og flyttede til Buntje i Ballum sogn. Gården blev solgt til:

Jens Andreas Poulsen.

Han var ejer af ejendommen, Sdr. Kirkevej 2, hvor han var smed, og her findes også hans familieforhold registreret. Den 9. november 1835 får han skøde på gården her. Han flytter nu ind i gården og har lejefolk i Sdr. Kirkevej 2. Han var født i Brøns 16. oktober 1794 og blev gift 8. november 1817 med Kirsten Marie Hansdatter. Jens Andreas Poulsen boede nu i gården her i godt 18 år, men i 1854 solgte han gården her og flyttede tilbage til den lille ejendom på Sdr. Kirkevej 2. Gården blev ifølge skøde af 1. juli 1854 solgt til:

Jes Jørgensen Bejer.

Han var født 3. januar 1805 i Havervad, Brøns sogn, og gift tre gange. Først med Karen Simonsdatter fra Rejsby, ingen børn. Anden gang med Mette Marie Bertelsdatter fra Lustrup. I dette ægteskab 2 børn:

1. Bertel Hansen Bejer, født ca. 1847 i Lustrup. Udvandrede til U.S.A.
2. Karen Bejer, født ca. 1850 i Lustrup. Hun udvandrede også til U.S.A.

I 1851 døde Mette Marie Bertelsdatter, og Jes Jørgensen Bejer blev gift for tredje gang og nu med Else Marie Pedersen, der var født i Lustrup 21. januar 1826. I dette ægteskab fødtes 6 børn. Den ældste født i Lustrup og de andre født i V. Vedsted. Jes Jørgensen Bejer solgte i 1854 ejendommen i Lustrupdal og flyttede til V. Vedsted, hvor han købte gården her ifølge skøde af 1. juli 1854. De fik 6 børn:

1. Mette Marie Bejer, født 1853 i Lustrup. Udvandret til U.S.A.
2. Marie Cathrine Bejer, født 26. maj 1855. Udvandret til U.S.A.
3. Jørgen Andersen Bejer, født 11. august 1857. Udvandret til U.S.A.

Han kommer hjem igen efter mange år og køber ejendom i Øster Vedsted. Bliver gift der.

4. Peder Jensen Bejer, født 15. december 1859. Se under Sprækvej 3.
5. Mathias Jensen Bejer, født 11. februar 1863. Udvandret til U.S.A.
6. Jens Peter Christensen Bejer, født 11. juli 1865. Udvandret til U.S.A.

I dette hjem opvoksede 8 børn under meget små kår, hvor det kneb med at få føden. Derfor udvandrede alle børnene undtagen en. Den 26. november 1877 holdt Jes Jørgensen Bejer auktion over gården med alle jorderne. Bygningerne med toften blev købt af Hans Christian Troelsen, der var nabo og ejede gården, Mandøvej 16. Et stort areal øst for byen blev købt af Rasmus Rasmussen fra Fyn, og han lod samme år opføre bygninger her. Se Trækærvej 26. Jes Jørgensen Bejer flyttede nu til ejendommen, Sprækvej 3, som han havde købt 27. marts 1876. Bygningerne til gården her forfaldt og blev senere nedrevet.

Vester Bjergvej 2

Matr.nr. 56. Et husmandssted. Denne ejendom er i 1991 købt af Andreas L. Andreasen fra Regnar Birck Nielsen. Ejendommen er oprettet kort efter år 1800, på jord, som tilhører den kongeriske del, men bygningerne er forandret meget siden den gang. Den første, som har boet i dette hus, var:

Enevold Pedersen.

Han blev født ca. 1783, men hvor vides ikke. Han blev gift ca. 1801 med Maren Janniksdatter, der var født 24. april 1776 på ejendommen V. Vedsted Vej 109 og datter af husmand Jannik Janniksen og Maren Clausdatter. I deres ægteskab fødtes 9 børn:

1. Maren Enevoldsdatter, født 25. august 1802. Død 20. oktober 1803, 1 år gammel.
2. Anders Enevoldsen, født 15. september 1803. Han blev gift 5. juni 1830 med Mette Marie Michelsdatter og de fik hendes fødestavn, Sdr. Kirkevej 9 i V. Vedsted.
3. Maren Enevoldsdatter, født 1. august 1805.
4. Kirsten Marie Enevoldsdatter, født 2. februar 1808. Hun blev gift 1835 med Niels Clausen og de fik stedet her.
5. Peter Enevoldsen, født 17. oktober 1809. Han blev gift 29. august 1835 med Kirstine Pallesdatter. Se V. Vedsted Vej 67. 73
6. Karen Marie Enevoldsdatter, født 27. juni 1813. Hun døde ugift 16. september 1855.
7. Mette Enevoldsdatter, født 10. november 1814. Hun døde ugift 11. oktober 1849. Sypige.
8. Anne Enevoldsdatter, født 8. februar 1817.
9. Jannik Enevoldsen, født 21. december 1818. Han boede senere i Ribe.

Enevold Pedersen var ikke ejer af huset de første år, ja i mange år, men boede som indsidder. Han var desuden bettelfoged. Det vil sige, han skulle tage sig af tiggerne. Kårene i dette hjem var små, thi den 15. juni 1825 døde hans kone, Maren Janniksdatter, og han sad nu med mange ukonfirmerede børn. Den 9. august 1838 døde Enevold Pedersen, 65 år gammel. Ejendommen blev nu overtaget af svigersønnen:

Niels Clausen.

Han var født i Seem ca. 1807 og blev gift 19. december 1835 med Enevold Pedersens datter, Kirsten Marie. Han fik skøde på ejendommen 18. december 1838. I dette ægteskab fødtes følgende børn:

1. Bodil Marie Nielsen, født 12. maj 1837.
 2. Maren Nielsen, født 10. september 1840. ~~Død~~
 3. Enevold Peter Nielsen, født 3. april 1845. Han overtog senere dette husmandssted efter moderen, faderen var død.
 4. Anne Mette Nielsen, født 12. marts 1851. Se V. Vedsted Vej 91.
- Niels Clausen havde nogle få tdr. land jord, og gik derfor ud som arbejdsmand. Det var ham, der en dag i 1859 ved sit arbejde med at trille

jord til en byggeplads, fandt en guldskat fra vikingetiden. Det er det største fund af sin art i Danmark. Fundet blev gjort, da bonden, Klemmen Mikkelsen, skulle bygge en ny gård på Ulvehøjvej 15 i V. Vedsted. Fundet var så rigt, at Klemmen Mikkelsen fik opført nye bygninger for findelønnen, medens Niels Clausen, der fandt skatten, ikke fik del i denne, men fortsatte med at være en fattig mand. Den 16. august 1872 døde Niels Clausen, 64 år gammel. Hans kone, Kirsten Marie Enevoldsdatter, døde 4. december 1888, 80 år gammel hos sønnen, Jannik Enevoldsen i Ribe. Da var ejendommen forlængst afhændet til sønnen:

Enevold Peter Nielsen.

Han fik skøde dateret 25. maj 1875. Han var født 3. april 1845 og blev gift ca. 1873 med Ane Kathrine Schmidt, der var født ca. 1846. De fik i V. Vedsted 7 børn:

1. Niels Clausen Vilhelm Nielsen, født 27. oktober 1873.
2. Flora Vilhelmine Nielsen, født 2. september 1875.
3. Dødfødt dreng, født 21. oktober 1877.
4. Anders Peder Nielsen, født 6. maj 1881.
5. Søren Rasmussen Nielsen, født 20. oktober 1878.
6. Mette Kirstine Marie Nielsen, født 18. marts 1883.
7. Kristian Nielsen, født 22. september 1885. Han blev senere gårdmand i Øster Vedsted.

Enevold Peter Nielsen var husmand og postbud. Han mageskiftede i 1879 sin ejendom med Claus Laustsen, der var ejer af den lille ejendom, Sdr. Kirkevej 9. Han flyttede nu dertil, og ejendommen her blev overtaget af:

Claus eller Klaus Laustsen.

Han havde nu ejendommen til han i 1881 overlod den til sønnen:

Laust Klausen.

Han var født 8. juli 1865 og blev gift 12. november 1881 med Karoline Mathilde Andersen fra Rømø. Se videre under Sdr. Kirkevej 9. Det var denne ejendom, som Laust Klausen købte i 1888 og her flyttede han nu ind. Det var hans barndomshjem. Ejendommen her solgte han 1. marts 1888 til:

Hans Christian Madsen.

Der kendes ikke meget til denne mand, som kun boede i V. Vedsted i

6 år. Han var gift med Else Kirstine Pedersen, der var født 1860. De fik en datter, mens de boede i V. Vedsted:

Karoline Lovise Madsen, født 26. juli 1889.

Hans Chr. Madsen købte mere jord ind til ejendommen, så den blev større. Han solgte atter ejendommen den 21. februar 1894 til:

Hans Andersen Pedersen.

Han havde ejendommen i 5 år og solgte den til:

Niels Jørgensen.

Han havde ikke engang ejendommen 1 år, før han solgte 9. maj 1900 til:

Johan Peter Gregorius Tjørnelund.

Han var født 6. oktober 1863 på ejendommen Ulvehøjvej 1 i V. Vedsted. Han blev gift 1. januar 1893 med Hansine Elisabeth Sperling, der var født 18. juli 1867 i Nebel ved Horsens. Hun var datter af mejeriforpagter Johannes Sperling og Sophie Charlotte Petrea French. Johan Tjørnelund og Hansine ses ikke at have børn døbt i V. Vedsted. Johan Tjørnelund købte flere arealer ind til ejendommen, så ejendommen havde et ret stort jordareal, da han solgte den i 1922 til Nicolaj N. Bjørnsen. Johan Tjørnelund flyttede nu til ejendommen, V. Vedsted Vej 141, som han overtog 1922.

Nicolaj Nielsen Bjørnsen.

Han var født 1852 i Døstrup og gift med Petrea Marie Bjørnsen, der var født i Aabenraa 1857. De var derfor ældre mennesker, da de kom til V. Vedsted. De havde tidligere boet i Vinum, Døstrup sogn, og her var børnene født. Der kendes 3:

1. Valdemar Bjørnsen, landmand i Roager.
2. Nicoline Bjørnsen, født 15. juli 1900 i Vinum. Død ugift i Give 1967.
3. Johanne Marie Bjørnsen, født 26. marts 1892 i Vinum. Død ugift 1958 i Kolding.

Petrea Marie Bjørnsen døde i V. Vedsted 1931 og Nicolaj Bjørnsen døde hos sønnen i Roager 1939. Huset uden jord blev i 1940 tilskrevet sønnen:

Valdemar Bjørnsen.

Han boede ikke i huset, men havde det lejet ud. Han var landmand

i Roager sogn. I 1949 solgte han huset til:

Bent Okholm,

Han havde solgt sin gård, Ulvehøj 16, til sønnen Alf Okholm, og købte derfor huset her, men i 1948 døde Bent Okholms svigermor, Bolette Rosenstand, og han købte nu hendes ejendom, Sdr. Kirkevej 27. Han var jo blandt arvingerne. Han solgte da igen huset her ifølge skøde tinglyst 5. august 1950 til:

Markus Madsen.

Han var født 12. maj 1910 i Egebæk som søn af Jacob Valdemar Madsen og Ane Petrine Hansen. Han var gift med Henriette Jørgensen, der var født 27. september 1915 som datter af arbejdsmand Niels Timmermand Jørgensen og Ane Marie Jacobsen. De boede i Råhede. Markus Madsen kom fra Sdr. Farup, hvor han havde ejet huset, Sdr. Farupvej 23. Jette og Markus kom nu til at bo i huset her med deres fire børn: Egon - Valdemar - Ulla - Niels. Markus Madsen var arbejdsmand. Jette og Markus boede i huset i 20 år. I 1970 solgte de huset til:

Mogens Benchard.

Han var antikvar i Ribe og boede derfor i tjenestebolig i Ribe. Huset her blev købt som fritidshus og blev restaureret fra A til Z. Efter at have fået stillingen som inspektør ved Rosenborgmuseet i København, flyttede han bort fra Ribe, og huset blev solgt ifølge skøde lyst 4. december 1980 til:

Reinar Birch Nielsen.

Han er civilingeniør og havde hidtil boet i Ribe. Han flyttede nu til V. Vedsted sammen med sin kone, Lilian. Huset fremtræder i dag restaureret både udvendig og indvendig. Reinar Birch Nielsen solgte i 1991 huset til:

Andreas L. Andreasen.

Han fik skøde lyst 8. juli 1991. Han er ejer af gården, Gammeljord. Se Sdr. Kirkevej 19. I huset bor her i 1992 Andreas L. Andreasens søn:

Niels Andreasen.

Han er født 25. april 1965 som søn af Anne Lise og Andreas Andreasen. Han bor sammen med Lisbeth Bergmann Hansen, der er født

21. juni 1969 i Råhede som datter af Agnes og Mathias Hansen. Niels Andreasen er medhjælper på fødegården i V. Vedsted og Lisbeth er frisørassistent.

Vester Bjergrvej 3

Matr.nr. 27. Et husmandssted. Ejer 1991 Finn Krageskov. Denne ejendom er oprettet i begyndelsen af 1800-tallet på jord, der hører under den kongerigske del af V. Vedsted.

Den 25. november 1815 blev Kirsten Jepsdatter fra gården, Sdr. Kirkevej 17, gift med sin fætter Anders Peter Truelsen fra Okholm. Kirsten Jepsdatters fader, Jep Mortensen Lassen skænkede da i medgift det lille stykke jord vest for kirken til de nygifte. Her blev så senere opført et hus af Anders Truelsen. Han har vel først haft lejefolk i dette, men i 1825 sælger han huset til:

Søren Jepsen.

Han blev født i oktober 1797 og døbt 8. oktober 1797 i Hjortlund kirke. Han var søn af gårdmand Søren Tøgersen og Dorthe Pedersdatter. Søren Jepsen blev gift 5. juni 1819 med Kirsten Madsdatter, der var født 24. april 1790 og datter af gårdmand Mads Christensen og Maren Andersdatter, som havde gården Mandøvej 22. Søren Jepsen var husmand og daglejer, og i hans ægteskab med Kirsten Madsdatter fødtes følgende børn:

1. Søren Sørensen, født 31. august 1819.
 2. Maren Sørensdatter, født 20. marts 1821.
 3. Mads Christensen Sørensen, født 10. marts 1823. Han indebrændte ved Tornbækgaards brand den 18. april 1839 i V. Vedsted. Han blev 16 år.
 4. Dorthe Marie Sørensdatter, født 22. september 1825. Død 25. marts 1829.
 5. Niels Thomsen Sørensen, født 20. december 1827. Død 17. december 1831.
 6. Niels Andersen Sørensen, født 11. september 1830. Død 17. december 1830.
 7. Niels Thomsen Sørensen, født 22. juni 1832.
 8. Anders Nielsen Thomsen Sørensen, født 11. april 1835.
- Den 23. oktober 1843 døde Søren Jepsens kone, Kirsten Madsdatter,

53 år gammel. Han blev gift et halvt år efter, den 9. maj 1844 med Zidle Marie Pedersdatter, der var født i V. Vedsted på gården Mandøvej 14. Hun var datter af gårdmand Peder Pedersen Morsbøll og Appelona Andersdatter. I dette ægteskab fødtes datteren:

1. Kirsten Marie Sørens datter, født 11. februar 1845. Hun blev gift i 1873 med Andreas Villadsen, og de fik bedsteforældrenes gård, Mandøvej 14.

Den 15. september 1847 døde Søren Jepsens anden kone, Zidle eller Sille Marie Pedersdatter, 41 år gammel. Den 15. november 1850 blev Søren Jepsen gift for tredje gang og nu med Dorthe Kirstine Truelsen, der var født 5. januar 1812 på Mandøvej 20 og datter af husmand og snedker Truels Andersen og Bodil Marie Laustdatter. Hun var ugift, men havde den 18. september født en søn udenfor ægteskab. Han blev kaldt Christen Hansen Jepsen og som barnefader blev udlagt Hans Jepsen, der var ugift søn fra ejendommen, Skoleallé 4 i V. Vedsted. I hendes ægteskab med Søren Jepsen fødtes sønnen:

1. Truels Andersen Sørensen, født 1. oktober 1851. Han blev 4. april 1878 gift med Kristiane Knudsen og de overtog hendes fødegård i V. Vedsted. Ulvehøjvej 11.

Søren Jepsen døde den 3. december 1869, 72 år gammel. Hans enke, Dorthe Kirstine Truelsen, blev boende i huset til sin død den 12. marts 1886, 74 år gammel. Hendes søn, Truels Andersen Sørensen, havde allerede fået skøde på huset den 16. juli 1869, altså kort før Søren Jepsen døde. Han solgte huset igen den 12. maj 1884 til:

Zacharias Clausen Bruun.

Han var født Tøndervej 72, Sdr. Farup Mark den 27. marts 1855 og søn af Jørgen Bruun og Else Marie Clausen. Han havde kun ejendommen ganske kort, idet han den 30. oktober 1890 solgte den til sin broder:

Martin Peter Bruun.

Han var født 22. december 1856 på Sdr. Farup Mark, se ovenfor. Han blev gift 8. april 1890 med Kristiane Klausen, der var født 2. august 1864 i huset Sdr. Kirkevej 9 som datter af Klaus Laustsen og Ane Kirstine Hansen. Martin Bruun var skomager, men drev også den jord, som hørte til ejendommen. Zacharias Bruun havde købt jord ind til, mens han ejede den. I Martin Bruuns ægteskab med Kristiane Klausen fødtes følgende børn:

1. Jørgen Klausen Bruun, født 30. august 1890. Ugift. Han var en tur i Amerika og købte senere ejendommen V. Vedsted Vej 147.

2. Klaudi Bruun, født 18. marts 1892. Ugift. Han købte i 1918 gården V. Vedsted Byvej 23.
3. Elias Bruun, født 12. december 1894. Han købte gård i Lustrup.
4. Kristian Bruun, født 2. november 1897. Han blev uddannet murer. Se V. Vedsted Byvej 6 og 29.
5. Else Bruun, født 30. juli 1900. Ugift. Boede sammen med broderen Klaudi Bruun.

Martin Peter Bruun solgte ifølge skøde af 8. august 1917 ejendommen til sønnen:

Klaudi Bruun.

Han var ugift og købte meget jord ind til ejendommen og købte i 1918 gården V. Vedsted Byvej 23 af præsten, Otto Rosenstand. Han flyttede nu til denne gård og søsteren tog med som husholder, og hans gamle forældre kom også med, så de her kunne tilbringe deres alderdom. Huset her solgte han ifølge skøde af 2. marts 1921 til:

Jens Christian Lund.

Han var født i Barsbøl, Skærbæk sogn, 16. januar 1895. Han var arbejdsmand og husslagter. Han blev gift 1917 med Hansine Kirstine Marie Schmidt, der var født 22. april 1899 i Sdr. Nissum som datter af Niels Valdemar Schmidt. Se Trækærvej 3. Børn i Jens Lund og Maries ægteskab:

1. Karlo Truelsen Lund, født 17. juli 1918. Bosat i Esbjerg.
2. Vagn Lund, født 15. november 1919. Dræbt i minefelt ved V. Vedsted strand den 9. juni 1945.
3. Viggo Lund, født 22. februar 1923. Bosat i Nustrup.
4. Valdemar Børge Lund, født 30. november 1927. Bosat i Esbjerg.

Jens Christian Lund døde 26. september 1963, 68 år gammel. Hans enke boede nu i huset, hvor også hendes moder, Maren, samt hendes broder, Hans Christian Schmidt, boede. Hansine Marie Lund døde 26. oktober 1985, 86 år gammel. Huset blev solgt sommeren 1985 af Hansine Marie Lund til:

Friederike Mann og Finn Krageskov Vad.

Friederike er født 28. september 1954 i Büdingen, Hessen, og nu sygeplejerske på Ribe sygehus. Finn Krageskov Vad er født 1. august 1939 i Køge og nu journalist ansat ved Ribe Amtsråd.

Vester Bjergrvej 8

Dette hus ejes i dag 1992 af Ove Obeling og Bodil Steenholdt. Huset er opført her omkring år 1800. Huset hører til den kongerigske del af V. Vedsted i tiden før 1864. Manden, som lod huset opføre var Terman Nielsen, som boede Vester Bjergrvej 11. Han havde en datter, Dorethe Termansdatter, der blev gift 1799 med Herman Christensen og han havde en søn Niels Termansen, der blev gift 1798. Han lod da opføre dette hus i 1799-1800 til sønnen, Niels Termansen. Se videre Vester Bjergrvej 11.

Niels Termansen.

Han kom fra Vester Bjergrvej 11, men var født i Hviding i september 1766. Han blev gift 12. oktober 1798 med Kirsten Andersdatter, der var født 31. marts 1773 på gården, Mandøvej 16, og datter af gårdmand Anders Lauridsen og Else Pedersdatter. Niels Termansen og Kirsten fik 4 børn:

1. Terman Nielsen, født 2. april 1800. Han fik ejendommen efter faderen.
2. Else Marie Nielsdatter, født 2. september 1801. Hun blev gift 27. maj 1826 med Lars Mortensen, der var født i Darum ca. 1798.
3. Marie Kiestine Nielsdatter, født 26. januar 1807. Hun blev gift 9. juni 1827 med Niels Andersen Brorsen. Se Vester Bjergrvej 11.
4. Karen Nielsdatter, født 23. september 1812.

Niels Termansen døde 29. juni 1848, 82 år gammel, og hans kone, Kirsten Andersdatter, døde 29. oktober 1845, 73 år gammel. Ejendommen blev i 1835 overtaget af sønnen:

Terman Nielsen.

Han var født 1800 og blev gift 28. februar 1835 med sin kusine, Maren Laustdatter, der var født 21. oktober 1801 på gården, Sdr. Kirkevej 13 og datter af Laust Andersen og Anne Lauridsdatter. Hun var dog kun en halvkusine, idet Terman Nielsens moder, Kirsten, var søster til Laust Andersen. Se også Mandøvej 16. Terman Nielsen og Maren Laustdatter fik kun 2 børn:

1. En dreng, der ikke blev døbt, født 14. maj 1839. Død.
 2. Anne Kirstine Termansdatter, født 13. maj 1843. Hun døde som fattiglem ugift 3. august 1878, 35 år gammel.
- Den 2. august 1847 døde Terman Nielsens kone, Maren Laustdatter, 46

år gammel. Terman Nielsen flyttede fra sognet et par år efter, og er ikke død i V. Vedsted. Han solgte i 1849 ejendommen til:

Jens Mikkelsen.

Han var født i Gørding 1813 og blev gift i Hviding kirke 8. februar 1849 med Elise Hansen, født 1. juli 1855 i Nr. Farup. Jens Mikkelsen solgte 1. januar 1855 ejendommen her til Peder Christian Jensen og købte gården V. Vedsted Vej 113. Under denne ejendom findes Jens Mikkelsens familieforhold beskrevet.

Peder Christian Jensen.

Han købte ejendommen i 1849. Han var født i Hee, Ringkøbing amt 3. oktober 1824 og blev gift i V. Vedsted kirke 23. oktober 1852 med Andrea Andersen, der var født på gården, V. Vedsted Vej 113 den 19. juli 1826 som datter af Anders Christensen og Leene Jensdatter. I ægteskabet mellem Peder Christian Jensen og Andrea Andersen fødtes 3 børn:

1. Caroline Jensen, født 27. september 1853. Hun døde 2. november 1861, 8 år gammel.
2. Anders Pedersen Jensen, født 13. januar 1861. Han blev senere kromand i Egebæk. Se Bjørnkærvej 1.
3. Caroline Jensen, født 12. juni 1864. Hun blev ikke gift, men boede hos broderen i Egebæk kro.

Den 6. juli 1870 blev tinglyst et mageskifteskøde, hvor Peder Christian Jensen byttede sin ejendom med Jens Peter Johansen Hjort, der ejede huset V. Vedsted Vej 145. Her etablerede Peder Christian Jensen sig nu som bager, medens ejendommen her nu blev overtaget af:

Jens Peter Johansen Hjort.

Han var født 3. januar 1837 på ejendommen V. Vedsted Vej 58 og blev gift 2. maj 1863 med Mette Marie Jepsen, der var født 12. juli 1834 i huset V. Vedsted Vej 145. Ved dette ægteskab overtog han hendes fødehjem, som han ejede indtil han i 1870 byttede ejendom med ovennævnte Peder Christian Jensen. Jens Peter Hjort og Mette Marie Jepsen fik 5 børn, hvoraf de tre ældste blev født, før han flyttede:

1. Jeppe Madsen Johansen Hjort, født 21. oktober 1863.
2. Ane Johansen Hjort, født 11. januar 1865. Gift med Mikkel Nielsen Mikkelsen.
3. Maren Johansen Hjort, født 18. september 1866. Hun døde 11. december 1889, 23 år gammel.

4. Ester Johansen Hjort, født 20. marts 1870.

5. Peder Nielsen Johansen Hjort, født 30. august 1877.

Jens Peter Johansen Hjort døde 15. september 1891, 54 år gammel. Hans kone, Mette Marie er ikke død i V. Vedsted. Hun skødede i 1897 ejendommen til svigersønnen:

Mikkel Nielsen Mikkelsen.

Han var født på Mandø og blev gift på Mandø med Ane Johansen Hjort. Han boede ikke i huset i V. Vedsted, men på Mandø. Hans svigermoder, Mette Marie, boede der, indtil hun tilsidst flyttede til Mandø. En datter af Mikkel Nielsen Mikkelsen var en tid hos bedstemoderen i huset. Hun hed Mette Marie Mikkelsen og døde her den 30. marts 1903, 11 år gammel. Mikkel Nielsen Mikkelsen var matros og sejlede, mens Ane Hjort gik hjemme. Huset blev senere lejet ud, men der skulle stå et værelse ledigt til familien på Mandø. I 1916 solgte Mikkel Nielsen huset eller ejendommen her til:

Martin Nielsen.

Han var født i Sdr. Farup den 27. februar 1878 på gården Præstevej 12. Han blev gift i Seem kirke med Margrethe Kirstine Beck, der var født i Gaansager 5. september 1882. Martin Nielsen havde først en mindre ejendom i Seem, hvor han kørte mælk til mejeriet. I Seem fødtes de tre ældste af deres børn:

1. Rasmus Nielsen.

2. Sidsel Nielsen, født 9. juli 1911. Gift 1931 med Hans Clemmensen. Se V. Vedsted Byvej 28.

3. Maja Nielsen.

I 1913 flyttede familien til V. Vedsted, hvor, de først sad til leje i huset, V. Vedsted Byvej 32 og senere på ejendommen her, som blev købt i 1916. Børnene født i V. Vedsted:

4. Ella Marie Nielsen, født 29. januar 1914.

5. Jørrine Nielsen, født 25. juli 1916. Ugift. Bor sammen med broderen, Holger.

6. Ingrid Nielsen, født 23. december 1918. Gift med Hans Obeling.

7. Holger Nielsen, født 28. november 1921. Overtog senere hjemmet. Ugift.

Martin Niensens kone, Margrethe, døde 14. maj 1958, 75 år gammel. Han døde 25. maj 1948, 70 år gammel. Efter Martin Niensens død blev ejendommen overtaget af sønnen:

Holger Nielsen.

Han var født 28. november 1921 og boede nu i ejendommen sammen med søsteren, Jørrine. Han frasolgte en del jord, så ejendommen blev på ca. 1½ ha. Holger og Jørrine blev aldrig gift, og i 1984 solgte Holger Nielsen huset, og de flyttede til Ribe, Gyvelparken 38. Huset blev solgt til:

Ove Obeling.

Han er født 27. juni 1952 i Høm, Seem sogn, som søn af Ingrid og Hans Obeling. Ingrid Obeling er født Nielsen på ejendommen her 23. december 1918. Ove Obeling blev gift 26. marts 1988 i Gram med Bodil Steenholdt, der er født 2. maj 1953 i Esbjerg som datter af Else og Hans Steenholdt Jensen. Børn:

1. Stefan Steenholdt, født 20. december 1976.
2. Esben Obeling, født 18. oktober 1988 i Esbjerg.
3. Ditte Obeling, født 27. februar 1990 i Esbjerg.

Ove Obeling er lærer. Huset er gennemrestaureret siden overtagelsen 1. oktober 1984.

Vester Bjergvej 9

Her bor i dag Metha Horup. Tidligere var dette et husmandsbrug, som hørte til de kongerigske ejendomme i V. Vedsted. Bygningerne her er opført 1849 i stedet for en anden bygning, som lå lige nord for kirken i haven til den ejendom, som nu ejes af Judith og Knud Bork, Mandøvej 16. Da denne ejendoms historie begynder, lå huset altså her, og grunden tilhørte Ribe Hospital. Den første fæstet af dette sted var:

Jacob Thomsen.

Han var født omkring 1660 og blev gift 26. november 1693 med Maren Andersdatter Beck. De fik 4 børn:

1. Birgitte Jacobsdatter, født 17. september 1694.
2. Dødfødt drengebarn, født 15. januar 1699.
3. Anders Jacobsen Beck, født 7. september 1701. Han fik senere fæstet af ejendommen.
4. Mette Andersdatter, født 30. oktober 1705.

Jacob Thomsen døde 27. august 1720 og hans kone, Maren Andersdatter, døde 16. november 1735, 72 år gammel. Herefter fulgte

sønnen:

Anders Jacobsen Beck.

Han var født 1701 og blev gift 6. november 1739 med Esther Pedersdatter, der var født 2. december 1708 på gården V. Vedsted Vej 137. De fik følgende børn:

1. Anna Andersdatter Beck, født 31. juli 1740.
2. Maren Andersdatter Beck, født 15. september 1742.
3. Jacob Andersen Beck, født 30. august 1744. Død 18. august 1746.
4. Peder Andersen Beck, født 31. juli 1747. Han sad til leje i præstegårdens hus. Se under Sdr. Kirkevej 21.
5. Birgitte Andersdatter, født 5. juni 1750. Hun blev gift med Jens Jensen, og de fik senere ejendommen her. Se også V. Vedsted Vej 58.
6. Mette Andersdatter, født 1. december 1752.

Anders Jacobsen Beck døde 20. juni 1766, 65 år gammel. Hans enke, Esther Pedersdatter, blev gift igen 24. oktober 1767 med:

Johan Johansen Klitz.

Han var født i Brøns 1794 og blev gift første gang 21. oktober med Anne Hansdatter. De boede da i Råhede, hvor hun døde 1751. Han fæstede den 12. september 1767 ejendommen her og flyttede til V. Vedsted. I hans ægteskab med Esther Pedersdatter fødtes ingen børn. Hun døde 16. juni 1769, 61 år gammel, og han døde 17. november 1774, 70 år gammel. Ejendommen var da i 1775 blevet fæstet af:

Jens Jensen.

Han var født i Råhede 1739 og blev gift i V. Vedsted 21. oktober 1775 med Birgitte Andersdatter Beck, som var født på ejendommen her i 1750. I dette ægteskab fødtes datteren, Esther Jensdatter, 8. september 1776. Familien Jens Jensen flyttede i 1779 til en anden ejendom, nemlig V. Vedsted Vej 58. Se videre der. Stedet her blev da fæstet 11. januar 1779 af:

Jeppe Sørensen.

Han var født 28. december 1745 på gården, Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. Han blev gift 15. oktober 1779 med Anne Andersdatter, der var født 9. januar 1755 i Okholm på gården, Mandøvej 28. De fik 3 børn:

1. Søren Jepsen, født 25. december 1780. Død 4. marts 1783.
2. Dorothe Kiestine Jepsdatter, født 14. december 1783.

3. Maren Jepsdatter, født 1. september 1786.

Den 4. februar 1790 døde Jeppe Sørensen, 44 år gammel. Ejendommen, hvis bygninger bestod af et 11 fags hus, skiftede nu atter beboer. Det blev i 1792 købt af:

Niels Pedersen Hede.

Han var født i Vem sogn, Ringkøbing amt 1760 og blev gift 26. oktober 1793 med Karen Nielsdatter, der var født 13. januar 1760 i Okholm. Se Mandøvej 31. De fik en datter:

1. Birret Marie Nielsdatter, født 24. september 1794. Hun blev gift 1817 med Niels Nantzen Mikkelsen, og de fik hendes fødestavn. I ægteskabet blev kun født denne datter, og det blev også hos hende de kom til at tilbringe deres alderdom. Niels Pedersen Hede døde 25. oktober 1834, 74 år gammel. Hans kone, Karen Nielsdatter, døde 16. december 1839, 79 år gammel. Ejendommen var omkring 1820 overtaget af:

Niels Nantzen Michelsen.

Han var født i Skærbæk 1787 og blev gift i V. Vedsted 18. oktober 1817 med Birthe eller Birret Marie Nielsdatter, der var født på stedet 1794. De fik følgende børn:

1. Karen Nielsdatter, født 8. februar 1818.
2. Bodil Marie Nielsdatter, født 2. december 1821.
3. Abelone Nielsdatter, født 25. september 1825. Hun blev gift ca. 1855 med Christen Andersen Jensen fra Lustrup. Dette ægtepar var forældre til Marie Cathrine Jensen, der blev gift med Niels Rasmussen Nielsen i Sdr. Farup.
4. Maren Nielsdatter, født 6. januar 1828.
5. Niels Peter Nielsen, født 22. november 1830.
6. Peder Michelsen Nielsen, født 21. november 1834.
7. Michel Hansen Nielsen, født 15. juli 1838. Se Mandøvej 7.

Niels Nantzen var foruden husmand også tømmersmand. Han døde 23. januar 1849 på vej hjem fra Ribe, 61 år gammel. Hans kone, Birthe, var død 15. november 1847, 53 år gammel. På en auktion, som blev afholdt 12. marts 1849 over ejendommen med hus og jorder, blev gårdmand Jens Peter Dahl fra Råhede ejer af ejendommen. Han var kromand og gårdmand i Råhede, så han overlod denne ejendom til sin broder:

Hans Jensen Dahl.

Han lod de gamle forfaldne bygninger nedrive og lod bygge et nyt hus på en anden parcel af gårdens jorder, nemlig Vester Bjergvej 9. Den gamle byggeplads blev udlejet for 50 år til ejeren af gården, Mandøvej 16. Denne lejekontrakt blev fornyet i 1899 af Niels Jessen og Hans Chr. Troelsen. Det var først i 1912, at Knud Lassen Troelsen fik skøde på dette areal, som udgjorde en del af gårdens have. Hans Jensen Dahl var født i Råhede kro 25. august 1807 som søn af Anders Jepsen Dahl og Bodil Marie Bertelsdatter. Han var gift med Ane Cathrine Schmidt, der var født 18. juni 1804 i Råhede som datter af Laust Christensen og Birret Pedersdatter. Om der var børn i ægteskabet vides ikke, thi Hans Jensen og Ane Cathrine boede i deres unge år i Jedsted og kom først til V. Vedsted i en fremskreden alder. I 1867 solgte Hans Jensen Dahl det lille husmandsbrug og både han og konen skulle have aftægt. Han døde 7. april 1877, 69 år gammel. Hans kone, Ane Cathrine, døde 4. juli 1886, 82 år gammel. Ejendommen var nu solgt til:

Christen Johansen Hjort.

Hvem han var og hvor han var født vides ikke, men han var kun ejer af huset i mindre end 2 år. Han solgte ejendommen igen i 1869 til:

Niels Jessen.

Han var født 10. oktober 1835 på gården, Degnetoftevej 1 og søn af Jes Nielsen og Ellen Sandholt Davidsen. Han blev gift 13. januar 1870 med Johanne Gjerluf Nielsen, der var født 3. juni 1829 i Sneum som datter af gårdmand Niels Jepsen. Niels Jessen og Johanne fik i deres ægteskab kun en dødfødt søn. Niels Jessen drev den lille ejendom, men gik også ud som arbejdsmand. Han døde 23. marts 1899, 63 år gammel. Han havde da året i forvejen solgt hele ejendommen til naboen, Hans Mikkelsen Jørgensen. Se Vester Bjergvej 11. Dog skulle Niels Jessen og Johanne bo i huset så længe de levede. Hun døde 25. oktober 1913, 84 år gammel. Hans Mikkelsen Jørgensen beholdt jorden og solgte huset ifølge skøde lyst 8. januar 1913 til:

Mads Ebbesen Frank.

Han var født i Rejsby 26. maj 1861. Han kom til V. Vedsted i 1901 og købte huset, V. Vedsted Vej 145, hvor han var bager. Angående familieforhold se der. I 1907 flyttede han til ejendommen Sdr. Kirkevej 27, hvor han sad til leje. I 1913 flyttede han så ind i huset her. Han arbejdede i mange år som medhjælper på mejeriet i Sdr. Farup. Mads Ebbesen Frank flyttede i 1946 fra sognet til sønnen Aksel Frank. Huset

her solgte han ifølge skøde lyst 30. januar 1946 til:

Hans Hansen Klaaby.

Han havde tidligere ejet gården, Degnetoftevej 1, som han i 1943 solgte til sønnen, Hans Klausen Klaaby. Han ejede nu huset her til han i 1960 solgte det til:

Marius Jensen Horup.

Han fik skøde lyst 20. december 1960. Han var født 19. august 1897 i Hjortshøj ved Aarhus som søn af Christen Horup og Ane Jensen. Marius Horup blev gift 1923 med Metha Madsen, der var født 10. november 1902 som datter af Niels Chr. Madsen og Anne Marie Okholm. Marius Horup og Metha overtog i 1940 hendes fødestavn, Lillemosevej 9, Sdr. Farup Mark. De boede, før de overtog denne ejendom, i Silkeborg, hvor børnene er født. De fik i ægteskabet 4 børn:

1. Anne Horup, født 9. oktober 1924 i Silkeborg. Gift 24. september 1949 med Knud Mærsk fra Farup. De bor i Esbjerg.
2. Kirstine Horup, født 23. juni 1926 i Silkeborg. Gift 10. august 1947 i V. Vedsted kirke med Gerlev Pedersen. Han er død og hun bor Ribevej 10 i Egebæk.
3. Niels Horup, født 25. november 1927 i Silkeborg. Gift 15. juli 1961 med Hansigne Hertz, der var datter af Mathias Hertz i Egebæk. De bor i Billum. Han er død.
4. Gerda Horup, født 15. juli 1931 i Silkeborg. Gift 24. april 1958 med Niels Andersen. Han er død. Hun bor Skibetvej i Vejle.
Metha og Marius tog en plejesøn:
5. Erik Horup, født 30. december 1944. Han blev gift med Bente Sørensens, født 2. februar 1953, Mandøvej 14. De er skilt. Han bor Sdr. Farupvej 32.

Marius Jensen Horup døde 7. oktober 1968, 71 år gammel. Metha bor stadig i huset her i 1992.

Vester Bjergvej 11

Matr.nr. 24. En landbrugsejendom. Ejer 1992 Hans Jørgen Nielsen. Denne ejendom er oprettet i begyndelsen af 1780-erne på jord hørende under kongeriget. Den ældste del af bygningerne er vel fra den tid. Manden, som lod opføre et husmandsbrug på dette sted, var:



Terman Nielsen.

Han blev født i V. Vedsted på ejendommen, Ulvehøjvej 15, den 16. juli 1729 som søn af gårdmand Niels Termansen og Kirsten Johansdatter. Han blev gift i Hviding kirke 4. november 1763 med Maren Lasdatter fra Hviding. Efter deres giftermål boede de i et hus i Hviding, og her blev deres børn født:

1. Dorreth Termansdatter, født 1764. Gift med Herman Christensen.
2. Niels Termansen, født 1766. Han fik opført hus på Vester Bjergvej 8.
3. Kirsten Termansdatter, født 1769.
4. Las Termansen, født 1772. Han blev senere fæster af huset V. Vedsted Vej 96.

En gang først i 1780-erne flyttede familien til V. Vedsted og her opførtes så et hus. Terman Nielsen boede her til sin død 18. marts 1801. Hans kone, Maren Lasdatter ses ikke at være død i V. Vedsted. ejendommen blev i 1799 afhændet til:

Herman Christensen.

Han var født ca. 1764 og blev gift i V. Vedsted kirke 11. december 1799 med Terman Niensens datter, Dorreth Termansdatter. Dette ægteskab forblev barnløst. Herman Christensen døde 25. oktober 1824, 60 år gammel, og hans kone, Dorreth Termansdatter, døde 22. juni 1830, 67 år gammel. Ejendommen blev i 1827 overtaget af:

Niels Andersen Brorsen.

Han var født 29. april 1790 i Råhede og søn af gårdmand Anders Jessen Brorsen og Else Nielsdatter. Han blev gift 9. juni 1827 med Marie Kirstine Nielsdatter, der var født 26. januar 1807 på naboejendommen, Vester Bjergvej 8, og datter af husmand Niels Termansen og Kirsten Andersdatter. Det vil sige, at ejendommen blev i familien. I ægteskabet mellem Niels Andersen Brorsen og Marie Kirstine fødtes to børn:

1. Dorreth Nielsdatter, født 6. juni 1828. Hun blev senere gift og fik fødehjemmet.
2. Anders Jessen Brodersen, født 22. marts 1830. Han døde 11. april 1830, 3 uger gammel.

Niels Andersen Brorsen blev heller ingen gammel mand, han døde 5. januar 1833, 43 år gammel. Hans enke, Marie Kirstine Nielsdatter, blev gift anden gang den 2. november 1833 med:

Laust Hansen Truelsen.

Han overtog da i 1833 stedet. Han var født i V. Vedsted på ejendommen V. Vedsted Vej 145, den nuværende bagerforretning, som søn af husmand Truels Lausten og Mette Jepsdatter. Der fødtes ingen børn i dette ægteskab. Ifølge skøde af 2. november 1858 sælger Laust Hansen Truelsen ejendommen til:

Jens Peter Truelsen.

Han var født Mandøvej 20 i V. Vedsted den 8. november 1820. Han var søn af husmand og snedker Truels Andersen og Bodil Marie Laustdatter. Han blev gift 3. april 1852 med Dorreth Nielsdatter, der var født 6. juni 1828 og datter af den tidligere ejer af ejendommen, Niels Andersen Brorsen. Hun var altså Laust Hansen Truelsens steddatter. Han var hjemmefra udlært som snedker og drev dette erhverv ved siden af at drive det lille landbrug. Der blev ikke født børn i deres ægteskab. Jens Peter Truelsen døde 5. marts 1868, 47½ år gammel. Året efter 28. oktober 1869 blev hans enke, Dorreth Nielsdatter, gift igen og nu med:

Laust Nielsen Truelsen.

Han var broder til Jens Peter Truelsen og født Mandøvej 20 den 6. juli 1832. Han var snedker ligesom broderen og overtog nu stedet. Med stedet fulgte et par gamle aftægtsfolk, nemlig den gamle Laust Hansen Truelsen og hans kone, Marie Kirstine Nielsdatter. Laust Hansen døde 1. marts 1872, 75 år gammel, og Marie Kirstine døde 28. januar 1881,

74 år gammel. Der blev heller ikke født børn i ægteskabet mellem Laust Nielsen Truelsen og Dorreth Nielsdatter. Laust Nielsen Truelsen døde den 16. november 1876, 44 år gammel. De næste år boede på ejendommen kun to ældre mennesker, nemlig to enker, Dorreth Nielsdatter og hendes moder, Marie Kirstine Nielsdatter, men i 1882 kom en ny mand på ejendommen:

Hans Mikkelsen Jørgensen.

Han var født 2. februar 1846 i Moltrup, nordvest for Haderslev. Han var først en tur i Amerika, før han den 22. oktober 1881 blev gift med Bodil Truelsen, der var født 18. januar 1854 i V. Vedsted på ejendommen, Mandøvej 20. Hun var datter af Anders Nielsen Truelsen og Mette Marie Andreasen. Hun var altså i familie med de tidligere ejere af ejendommen, idet Anders Nielsen Truelsen var broder til Jens Nielsen Truelsen og Laust Nielsen Truelsen. Hans Mikkelsen Jørgensen fik skøde på ejendommen den 10. juli 1882, og han var håndværker ligesom hans forgængere. Den gamle aftægtskone, Dorreth eller Dorthea Nielsdatter, døde 6. maj 1894, 66 år gammel. I ægteskabet mellem Hans M. Jørgensen og Bodil Truelsen fødtes 2 børn:

1. Metha Marie Jørgensen, født 2. september 1882. Senere gift med Laurids Nielsen.
2. Karen Jørgensen, født 4. maj 1884. Død 26. marts 1885, knap 1 år gammel.

Bodil Truelsen døde 26. november 1885, 31 år gammel. Hans Mikkelsen Jørgensen blev gift anden gang 31. maj 1890 med Gjertrudline Kjerstine Andersen, der var født i Sneum sogn 27. september 1861 som datter af Jannik Andersen og Cecilie Christiane Bennetsen. Jannik Andersen var af gammel Vedsted slægt og alle hans børn blev bosat i V. Vedsted. I Hans Mikkelsen Jørgensens andet ægteskab fødtes følgende børn:

1. Bodil Jørgensen, født 22. juni 1891. Hun blev gift 15. januar 1916 med Niels Lassen Petersen, der var født 4. april 1890 i Kærbølling, Rejsby sogn. Rejsbybogen K.3.
2. Dorthea Jørgensen, født 21. januar 1893. Hun blev gift 14. november 1813 med Anders Peder Nielsen og de overtog hendes fødestavn.
3. Andreas Jørgensen, født 24. september 1894. Han blev gift 24. september 1920 med Bodil Marie Westergaard, født 11. april 1897 i Høgsbro, Hviding sogn. De overtog senere hendes fødegård, Vestergaard i Høgsbro.

4. Jannik Jørgensen, født 26. juni 1896. Død 19. september 1896.
5. Karl Jørgensen, født 11. juli 1897. Han blev gift 2. juni 1923 med Ane Marie Westergaard, der var født 5. december 1898 i Høgsbro. Hun var en søster til ovennævnte, Bodil Marie Westergaard. De overtog i 1923 en ejendom på Rejsby Østermark. Rejsbybogen R.Ø.9.
6. Kristian Jørgensen, født 10. april 1899. Han blev gift med Karen Pedersen fra Øster Vedsted. De overtog en ejendom på Ribe Søndermark.

Hans Mikkelsen Jørgensen afstod i 1914 ejendommen her til svigersønnen, Anders P. Nielsen. Han købte ifølge skøde af 3. februar 1915 bygningerne med toft fra gården, Mandøvej 14. Han købte af Søren J. Villadsen. Gården her ejedes nu af:

Anders Peder Nielsen.

Han var født 30. december 1884 på ejendommen, Præstevej 12 i Sdr. Farup. Han blev gift 14. november 1913 med Dorthea Jørgensen, der var født på gården. Deres børn var:

1. Kirstine Nielsen, født 6. juni 1914. Gift i Brøns. Død.
2. Signe Nielsen, født 17. august 1915. Bor i Bramming.
3. Astrid Nielsen, født 16. januar 1917. Ugift. Død 13. november 1987.
4. Rasmus Nielsen, født 22. januar 1918. Bosat i Borg ved Bredebro.
5. Hans Jørgen Nielsen, født 12. juni 1919. Han fik fødestavnen.
6. Svend Nielsen, født 30. juni 1922. Ansat ved D.S.B. i Ribe. Død.
7. Gerda Nielsen, født 18. december 1923. Død 22. februar 1926, 2 år gammel.
8. Gerda Nielsen, født 15. april 1926. Enke.
9. Anna Nielsen, født 11. november 1927. Enke. Bosat i Sverrig.
10. Inger Nielsen, født 17. december 1929. Enke. Bor i Brørup.
11. Tage Nielsen, født 12. marts 1932. enkemand. Bor i Agerskov.

Anders Peder Nielsen døde 15. september 1943, 58 år gammel. Hans kone, Dorthea, drev ejendommen videre, indtil hun i 1949 købte huset, V. Vedsted Vej 96. Hun flyttede nu sammen med datteren, Astrid, ind i dette hus. Gården blev overdraget til sønnen:

Hans Jørgen Nielsen.

Han er født 12. juni 1919 og overtog gården i 1949 med 25 tdr. land. Han blev gift 1951 med Anna Marie Mathiesen, der er født 29. marts 1930 i Vinum, Døstrup sogn, som datter af Carl P. Mathiesen og Laura

Johanne Petersen. Anna og Hans J. Nielsen fik 3 børn:

1. Caja Nielsen, født 23. april 1953 i V. Vedsted. Gift 28. februar 1975 i Ribe med Børge Jensen. De bor Tranevænget 11 i Ribe. Han er smed og hun er dagplejemor.
2. Inga Nielsen, født 22. marts 1958 i V. Vedsted. Gift 5. juli 1980 i Rødding med Peter Filtenborg. Han er gårdejer og hun sygehjælper. De bor i Surhave.
3. Ulla Nielsen, født 19. november 1966 i V. Vedsted. Bor sammen med Steen Tomis. De bor i Egebæk. Han er ekspedient og hun elev. Hans Jørgen Nielsen solgte under jordfordeling i 1981 det meste af jorden fra gården, som nu har et tilliggende på ca. 1 ha.

Skoleallé 1

Her midt i V. Vedsted by ligger i dag Ungdomshøjskolen, som er en udvidelse af den efterskole, der lå her fra 1895. Før den tid lå her på dette område 3 huse. Et hus lå lige over for bageren, og er i denne beskrivelse anført under V. Vedsted Vej 102. Dette hus lå på en meget lille grund, som hørte til den kongerigske del af byen. Et andet hus lå midt på arealet, og dette hus hørte til den slesvigske del af byen. Endelig lå der nordvest for dette et lille bitte hus, som ej var matrikuleret, og som kun eksisterede i ganske kort tid. Det hus, som her kaldes Skoleallé 1, lå på en plads, hvor der har været bebyggelse fra ældgammel tid. Allerede i 1600-tallet lå der her et lille husmandsbrug. Den første fæster af dette hus, hvis navn kendes, var:

Jesper Hansen Puggaard.

Han var født 30. marts 1691 på Skoleallé 2 som søn af Hans Hansen Puggaard. Han blev gift 10. august 1721 med Anne Lauridsdatter, der var født 1684 på gården Sdr. Kirkevej 13 og datter af Laurids Brodersen. De fik i ægteskabet en søn:

1. Laurids Jespersen Puggaard, født 20. september 1722.

Jesper Hansen Puggaard havde en søster, der var gift på gården, Sdr. Kirkevej 27. Hun hed Birgitte Puggaard og var født 31. maj 1695 og gift med Hans Nielsen, se Sdr. Kirkevej 27. Hun blev enke 1727 og i 1729 byttede hun ejendom med broderen, så han fik gården, medens hun fik husmandsstedet her. Fra 8. marts 1729 hedder fæsteren af stedet her:

Birgitte Hansdatter Puggaard.

Hun havde med sig 2 børn:

1. Else Hansdatter, født maj 1726 og døbt 30. maj.
2. Hans Nielsen Puggaard, født 29. september 1727. Han fik faderens navn, da han var død, før barnet blev født.

Birgitte Hansdatter var fæster af ejendommen, indtil den, ca. 1755, blev afstået til sønnen: Hun døde 9. juni 1763, 70 år gammel.

Hans Nielsen Puggaard.

Han blev gift omkring 1758, men med hvem vides ej. Han fik i sit ægteskab en datter:

1. Birgitte Marie Hansdatter, født 5. december 1760.

Hans Nielsen Puggaard døde 2. april 1793, 65 år gammel. Han var da aftægtsmand på ejendommen, som i 1787 var afstået til:

Truels Pedersen Kallesen.

Han var født 7. juli 1753 på ejendommen Skoleallé 6, Rosengaarden. Han blev gift 31. oktober 1788 med Else Frandsen, der var født ca. 1760 i Tjæreborg. De fik i deres ægteskab 2 døtre:

1. Karen Marie Truelsen, født 1. september 1791.
2. Maren Truelsen, født 22. oktober 1794. Hun blev gift med Peder Andersen Pedersen, der blev den næste fæster af ejendommen.

Truels Pedersen Kallesen døde som aftægtsmand 28. september 1842, 89 år gammel. Hans kone, Else Frandsen, døde 5. marts 1831, 72 år gammel. Ejendommen var da forlængst afstået til svigersønnen:

Peder Andersen Pedersen.

Han var født 17. juli 1792 på gården, Mandøvej 14, og blev gift 28. oktober 1815 med Maren Truelsen, der var født på ejendommen. De fik 5 børn:

1. Truels Pedersen, født 24. marts 1816. En stor efterslægt. Se Rejsbybogen K.13.
2. Abalone Pedersen, født 4. oktober 1817. Gift med Jens Peter Møller. De fik bygget et lille hus på denne ejendoms grund.
3. Else Pedersen, født 30. marts 1820. Gift med Jeppe Laustsen, V. Vedsted Vej 143.
4. Peder Morsbøl Pedersen, født 7. april 1823. Han fik senere ejendommen her.
5. Maren Pedersen, født 15. oktober 1826. Hun blev gift med Jannik Hansen. Se V. Vedsted Vej 81.

De 2 døtre, Abelone og Maren, blev gift samme dag, den 19. maj 1852. Præsten skriver i kirkebogen, at de to gamle, nemlig Peder A. Pedersen og Maren, fejrede deres guldbryllup i V. Vedsted kirke, som var festlig pyntet, og hvor en talrig forsamling af menigheden næsten fyldte kirken. Efter præstens tale ofredes til de to gamle en kærlighedsgave på alteren. Hjemme var børn og børnebørn samt nogle gode venner indbudt til festmåltid og kaffe. Det var i 1865. Den 13. april 1867 døde Peder Andersen Pedersen, 74 år gammel. Maren, hans kone, døde 24. februar 1875, 80 år gammel. Den 30. marts 1867 blev ejendommen skødet til sønnen:

Peder Morsbøl Pedersen.

Han var postbud i V. Vedsted og blev aldrig gift. Han solgte atter ejendommen til sin svoger:

Jeppe Laustsen.

Han fik skøde dateret 20. marts 1875. Han kom fra V. Vedsted Vej 143 og der findes hans familieforhold beskrevet. Peder Morsbøl Pedersen boede også i huset og han døde 1. februar 1892. Jeppe Laustsen døde 24. juni 1882, 64 år gammel. I 1895 blev ejendommen solgt til aktieselskabet V. Vedsted Efterskole og huset nedrevet.

Hus på samme grund.

Peder Andersen Pedersen lod omkring 1850 opføre et hus på samme grund lidt nordvest for hans eget hus, og her kom datteren, Abelone og svigersønnen, Jens Peter Møller, til at bo.

Jens Peter Møller.

Han var født 6. februar 1826 i Rejsby som søn af Jens Pedersen og Margrethe Jensdatter. Rejsbybogen nr. 4. Jens Peter Møller og Abelone blev gift 19. maj 1852 og de fik 4 børn:

1. Jens Peter Møller, født 20. juli 1853.
2. Peter Andersen Møller, født 18. november 1855.
3. Martin Christian Møller, født 14. november 1858.
4. Margrethe Møller, født 21. januar 1863. Hun blev gift 5. april 1883 med Jens Hansen Brodersen. Se videre Mandøvej 22.

Jens Peter Møller var roersbetjent og fik også pension, da han blev gammel. Han døde 19. maj 1904, 78 år gammel, og hans kone, Abelone, døde 31. december 1909, 92 år gammel. Da var de begge flyttet fra huset, som blev nedrevet 1895 for at give plads til efterskolen.

Skoleallé 2. Østgaarden



En nedlagt landbrugsejendom, hvis bygninger tilhører Ungdomshøjskolen i V. Vedsted. Det gamle stuehus bliver brugt til lærerbolig og stald og lade danner rammen om det såkaldte Vadehavscenter. På dette sted har der ligget landbrugsbygninger helt fra reformationstiden omkring 1530, ja måske længe før. De to bygninger Skoleallé 2 og 4 var oprindeligt en gård på 2 ottinger, men blev før 1660 delt i to. Endnu for 150 år siden var de to gårde sammenbyggede, men hver bonde havde sine egne bygninger og sin egen jord. Gården hørte før 1864 til den slesvigske del af landsbyen, og var fæste under Haderslevhus indtil 1800-tallets begyndelse. Den første, som vides at have boet på denne gård, var:

Hans Hansen Puggaard.

Han havde fæstet gården fra Haderslevhus i 1677. Han var født 1651 og blev gift første gang 8. oktober 1676 med Anne Jespersdatter. De fik 4 børn:

1. Et dødfødt barn, begravet 28. maj 1677.
2. Jesper Hansen Puggaard, født 1678 og begravet 6. januar 1679.
3. Hans Hansen Puggaard, født 1681 og døbt 20. marts 1681.
4. Anne Hansdatter Puggaard, født 1682 og døbt 1. maj. Død samme år.

Anne Jespersdatter døde, da det sidste barn blev født. Hun blev begravet 14. maj 1682. Hans Hansen Puggaard blev gift anden gang 4. marts 1683 og med Birgitte Andersdatter. Med hende fik han kun et barn:

1. Anders Hansen Puggaard, født 1683 og døbt 18. november. Begravet 30. april 1684.

Birgitte Andersdatter døde 1684 og begravet 30. marts. Hans Puggaard blev gift tredje gang 5. oktober 1684 med Dorethe Nielsdatter, der var født ca. 1658. Med hende fik han 9 børn:

1. Anne Hansdatter Puggaard, født 1685 og døbt 25. oktober. Se Sdr. Kirkevej 13. Gift med Las Lauridsen Puggård. De får gården.

2. Niels Hansen Puggaard, født 1687 og døbt 20. marts.

3. Jesper Hansen Puggaard, født 2. november 1688. Død 21. december 1690.

4. Jesper Hansen Puggaard, født 30. marts 1691. Gårdmand Sdr. Kirkevej 27.

5. Birgitte Hansdatter Puggaard, født 26. november 1693. Død 2. august 1694.

6. Birgitte Hansdatter Puggaard, født 31. maj 1695. Gift 1726. Se Sdr. Kirkevej 27.

7. Maren Hansdatter Puggaard, født 13. oktober 1697. Gift med gårdmand i Sdr. Farup, matr.nr. 5.

8. Thomas Hansen Puggaard, født 26. december 1700. Død 28. juli 1705, 4 år gammel.

9. Hans Hansen Puggaard, født 5. oktober 1704. Han blev gift 9. juni 1741 med Oedde Pedersdatter fra Skast.

Hans Hansen Puggaard døde 20. februar 1729, 77 år gammel. Hans kone, Dorte Nielsdatter, var død få dage før, den 3. februar 1729, 70 år gammel. Gården var da forlængst afstået til svigersønnen:

Las Lauridsen Brodersen.

Han var født 1682 på gården Sdr. Kirkevej 13 og blev døbt 10. december 1682. Han blev gift 21. november 1717 med Anne Hansdatter Puggaard, der var født på gården her 1685. De fik sammen 6 børn:

1. Dorothe Lasdatter Puggaard, født 30. august 1718. Hun blev gift 20. oktober 1741 med Søren Jepsen. Se Sdr. Kirkevej 17.

2. Maren Lasdatter Puggaard, født 22. december 1720. Hun blev gift 12. oktober 1754 med Clemmen Sørensen. Se V. Vedsted Vej 105.

3. Mette Lasdatter Puggaard, født 27. maj 1723. Gift 3. september 1758 med Hans Truelsen. Se V. Vedsted Vej 91.

4. Laurids Lassen Puggaard, født 13. maj 1725. Han overtog senere fødegården.
5. Anne Lasdatter Puggaard, født 13. august 1727. Død 23. august 1727.
6. Hans Lassen Puggaard, født 3. december 1729.
Las Lauridsen Brodersens dødsdag er ikke indført i kirkebogen, men hans kone, Anne Hansdatter Puggaard, døde 10. februar 1772, 86 år gammel. Gården var ifølge kontrakt af 16. januar 1746 overladt til sønnen:

Laurids Lassen Puggaard.

Han var som vist født på gården 13. maj 1725. Han blev gift 31. oktober 1755 med Kirsten Nielsdatter, der var født 22. september 1723 på gården Sprækvej 3, se der. I deres ægteskab blev kun født en søn:

1. Las Lauridsen, født 20. august 1756 og død 11. juli 1792, 36 år gammel, ugift.
Faderen, Laurids Lassen Puggaard, døde kort efter den 24. november 1756, 31 år gammel. Hans enke, Kirsten Nielsdatter, bliver gift påny den 11. november 1757 med:

Bertel Madsen.

Han fik kontrakt på gården 16. oktober 1757. Han var født i Råhede 1724. I hans ægteskab med Kirsten fødtes 2 børn:

1. Anne Kirstine Bertelsdatter, født 5. september 1757. 2. Maren Bertelsdatter, født 27. december 1760. Død 12. januar 1780, 19 år gammel.
Bertel Madsen sælger ca. 1765 gården til Anders Jespersen, men bliver dog boende. Han dør som aftægtsmand 21. december 1775, 51 år gammel. Hans kone, Kirsten, døde 30. juni 1809, 85 år gammel. Nu var gården blevet købt af:

Anders Jespersen.

Han var født 17. juni 1737 på gården, V. Vedsted Vej 105 som søn af Jesper Jensen. Han blev gift i Hviding kirke 22. juli 1776 med Maren Truelsdatter, men da har han forladt V. Vedsted. Han blev nemlig gårdmand i Høgsbro, først på kroggården og senere på gård nr. 3 i Høgsbro. Gården her solgte han ifølge kontrakt af 23. februar 1775 til:

Peder Ewald Sørensen.

Han var født i Brøns 1745 og ud af en kendt slægt. Han blev gift 9. no-

vember 1771 med Elisabeth Pedersdatter, der var født 1735 og var enke. Dette ægteskab blev ikke langt. Hun døde 25. marts 1774, 39 år gammel, efter et barnløst ægteskab. Peder Ewald Sørensen solgte gården her i 1785 og flyttede til Rejsby, hvor han blev gift med Maren Sejerslev 20. januar 1786 og overtog gården R. 41 b. Gården her blev solgt 1785 til:

Søren Michelsen.

Han var født 1744 i Hviding og søn af Michel Sørensen. Han blev gift i Hviding kirke 6. oktober 1769 med Karen Christensdatter, datter af Christen Vandborg i Høgsbro. I Høgsbro var der født en datter, Ellen Sørensdatter født 1771. Denne datter blev gift med Søren Hansen Schmidt i Rejsby. R. 31. Den 3. oktober 1795 overtog Søren Michelsen faderens gård i Hviding, og han solgte gården her samme år til:

Las Lauridsen Hansen.

Han var født 17. januar 1762 på gården V. Vedsted Vej 91 som søn af Hans Truelson. Han blev gift november 1812 med Bodil Kirstine Pedersdatter fra ejendommen Præstevej 18 i Sdr. Farup. Hun var datter af Peder Nielsen Vandborg. Denne gård som Las Lauridsen havde købt her, havde hans bedstefar, Las Lauridsen Brodersen, også haft. Las Lauridsen Hansen og Bodil Kirstine fik ingen børn. Han solgte gården i 1828 til sin svoger, Thomas Pedersen Vandborg. Las Hansen og kone kom nu på aftægt. Han døde 13. marts 1841 og hun døde 11. juli 1859. Han blev 79 år og hun 76 år.

Thomas Pedersen Vandborg.

Han var født 10. marts 1799 på gården Præstevej 18 i Sdr. Farup. Han blev gift ca. 1830 med Marie Hansen, der var født 1794. De fik ingen børn, men de tog en plejedatter, Cecilie Dorthea Hingbøll, der var født 10. oktober 1825 på øen Føhr. Hun var datter af forbedelseer Niels Jensen, men blev nu opdraget i V. Vedsted. Thomas Pedersen Vandborg købte ifølge kontrakt af 16. februar 1839 et stort hedeareal øst for V. Vedsted under matr.nr. 92. Her lod han i 1855 opføre et hus, hvor han ville tilbringe sin alderdom. Her boede han da også i 1855 med en husbestyrerinde. Gården i V. Vedsted, som her fortælleres om, solgte han ifølge skøde kontrakt af 12. maj 1855 til svigersønnen:

Christen Michelsen Hansen.

Han var født 13. september 1825 på gården, Degnetoftevej 1. Han blev

gift første gang 20. januar 1853 med Cecilie Dorthea Hingbøll, der var født 16. oktober 1825 på Føhr. Hun var Thomas Vandborgs plejedatter. I dette ægteskab fødtes følgende børn:

1. Nicoline Hansen, født 6. juni 1853.
2. Thomas Petersen Vandborg Hansen, født 31. marts 1855.
3. Eleonora Maria Hansen, født 5. juli 1857.
4. Niels Hingbøll Hansen, født 11. september 1861. Han udvandrede til Amerika.

Christen Michelsen Hansens kone, Dorthea, døde 7. december 1871, 46 år gammel. Han blev gift anden gang 12. november 1873 med enke, Ane Marie Pedersen Schmidt, der var enke efter fattiggårdsbestyrer, Peder Kjeldsen Pedersen. Se fattiggården, Degnetoftevej 2. Hun døde 23. februar 1885, 48 år gammel. Christen Michelsen Hansen blev gift tredje gang 28. december 1885 og nu med enken, Kirstine Hansen, der var født 17. juni 1850 i Lustrup. I dette ægteskab fødtes en søn:

1. Hans Christian Hansen, født 5. oktober 1886. Han overtog senere gården.

Christen Michelsen Hansen døde 7. august 1901, 75 år gammel. Hans enke, Kirstine, drev gården videre, indtil hun i 1905 overlod den til sønnen:

Hans Christian Hansen.

Han havde dog ikke gården ret længe, thi i 1906 købte han bygningerne med toft fra gården Skoleallé 14, Sysselgaarden. Han tog jorden med fra gården her og solgte så bygningerne her med toft til:

Peder Nielsen Lorentsen.

Han flyttede nu hertil fra ejendommen, V. Vedsted Vej 129. Han tog jorden med fra denne ejendom og lagde denne til gården, han flyttede ind sidst på året 1906. Peder Nielsen Lorentsen var født 20. februar 1867 og blev gift 11. april 1891 med Mathilde Hansine Frederiksen, der var født 24. september 1865 i et hus matr.nr. 9, Sdr. Farup, som nu er borte. Angående Peder Nielsens familieforhold se under V. Vedsted Vej 129. Peder Nielsen Lorentsen og Mathilde købte i 1936 resten af ejendommen V. Vedsted Vej 98. Han havde ejet den ene halvdel siden 1920. Huset her blev nu indrettet som aftægtsbolig. Gården havde Peder Lorentsen solgt ifølge skøde lyst 30. december 1935 til sønnen:

Aage Lorentsen.

Han var født 20. maj 1901 i huset V. Vedsted Vej 129. Han blev gift 11.

september 1927 med Karoline Beck, der var født 11. oktober 1908 i Høgsbro, Hviding sogn. Hun var datter af Niels Bennedsen Beck og Karen Hansen. Aage Lorentsen overtog gården i forpagtning allerede i 1929. Karoline og Aage Lorentsen gil følgende børn:

1. Marie Lorentsen, født 9. november 1927. Hun blev gift med Peder Westergaard. Se under Okholmvej 3 i V. Vedsted.
2. Karen Lorentsen, født 5. oktober 1929. Hun blev gift med Peter Schack, født 18. februar 1922 i Råhede. De bor nu i Vejen.
3. Mathilde Lorentsen, født 29. april 1932. Hun blev gift med Tage Tjørnelund. De bor nu i Bække.
4. Ingrid Lorentsen, født 4. september 1933. Hun blev gift med Alfred Wollesen. De bor i Roager.
5. Betty Lorentsen, født 6. september 1934. Hun blev gift med Aksel Andersen. De bor i Børkop.
6. Aase Lorentsen, født 17. oktober 1937. Hun blev gift med Alfred Schødt, Esbjerg. Hun døde 18. november 1968.
7. Peter Nielsen Lorentsen, født 15. januar 1945. Han blev gift med Vera Petersen. De bor nu i Janderup. Boede tidligere V. Vedsted Byvej 24. Han er fisker.

Aage Lorentsen solgte ved jordfordeling i 1967 jorden fra bygningerne med undtagelse af toften. I 1968 solgte han så bygningerne med toften til Ungdomshøjskolen og flyttede ind i huset V. Vedsted Vej 98, som faderen tidligere havde ejet. I dag tilhører gårdens bygninger Ungdomshøjskolen og kaldes Østgaarden. I lade og staldbygninger er indrettet et vadehavsmuseum.

Skoleallé 4, Skovhuset

Dette var tidligere en landbrugsejendom, som blev udstykket i 1888. Dette er en af de tidligere slesvigske ejendomme i V. Vedsted. Gården, som lå her på reformationstiden, var sammen med gården på Skoleallé 2 en gård på 2 ottinger. Der boede da kun en bonde på gården, som hørte under Haderslevhus. Gården hørte under Haderslevhus indtil 1864, først som fæstegård og senere som selvejergård. Gården blev omkring 1660 delt i to ejendomme på hver 1 otting og med hver en fæstebonde. Dog var gården i begyndelsen kun en bygning, men senere fik hver bonde sin egen bygning. Den første bonde, som vides at have boet på den samlede gård var:



Jep Paysen.

Han boede her i 1542. I 1597 var navnet på bonden:

Anders Jebsen.

Han boede på gården de første årtier i 1600-tallet og efterfulgtes af:

Bendett Andersen.

I midten af 1600-tallet hed bønderne på gården:

Hans Jessen og Jesper Jessen.

De har muligvis været brødre, thi det var ofte almindeligt, at en bonde fik delt gården mellem to sønner. Fra nu af følger vi gården på Skoleallé 4, som nu kun er på 1 otting. Vi må regne med, at Hans Jessen boede på gården her og han efterfulgtes i 1667 af:

Anders Pedersen Outzen.

Han var født ca. 1633 og blev gift 18. august 1667 med Anna Hansdatter, der var født 1647. De fik sammen 6 børn:

1. Hans Andersen, døbt 19. april 1668.
2. Peder Andersen, døbt 12. juni 1671.
3. Karen Andersdatter, døbt 14. december 1673.
4. Søren Andersen Outzen, døbt 19. marts 1676. Han var også bonde på gården.
5. Kirsten Andersdatter, døbt 26. juni 1681.

6. Maren Andersdatter, døbt 6. juli 1687.
Anders Pedersen Outzen døde 18. maj 1711, 78 år gammel. Hans kone, Anna Hansdatter, døde 7. juli 1708, 61 år gammel. Den næste bonde på gården var:

Jens Andersen.

Han var fæster af gården fra ca. 1710 til ca. 1723, men der vides intet om denne mand. Han efterfulgtes af:

Søren Andersen Outzen.

Han var født på gården 1676 og blev gift ca. 1723 med Anne Hansdatter, der var født ca. 1688. De fik følgende børn:

1. Hans Sørensen Outzen, født 1. maj 1724.
2. Anders Sørensen Outzen, født ca. 1726. Han blev den næste fæster af gården.
3. Anne Sørensdatter Outzen, født ca. 1730. Død 5. juli 1757, 27 år gammel. Ugift.

Søren Andersen Outzen ses ikke at være død i V. Vedsted, men hans kone, Anne Hansdatter, døde 2. juli 1757, 69 år gammel. Gården blev ca. 1748 fæstet af sønnen:

Anders Sørensen Outzen.

Han var født ca. 1726 og blev gift 1748 med Maren Truelsdatter, der var født 1723. Hun var ikke født i V. Vedsted og de blev ikke gift i V. Vedsted, men derimod trolovet 23. april 1748. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Anders Sørensen Outzen blev gift igen 11. december 1761, efter at hans kone var død 23. juni 1761, 38 år gammel. Hans anden kone var Maren Lauridsdatter, der var født ca. 1728. I dette ægteskab fødtes 3 børn:

1. Søren Andersen, født 7. august 1762.
2. Laurids Andersen, født 1764 og død 16. juli 1814, 50 år gammel. Ugift.
3. Anne Marie Andersdatter, født 17. november 1767.

Anders Sørensen Outzen døde 5. januar 1771, 45 år gammel. Hans enke, Maren Lauridsdatter, giftede sig igen 2. november 1771 med:

Anders Willadsen.

Han var født i Brøns og døbt 16. juli 1719. Søn af gårdmand Willads Nielsen. Han overtog nu gården, men der fødtes ingen børn i ægteskabet. Anders Willadsen døde 8. maj 1777, 57 år gammel. Hans enke,

Maren Lauridsdatter, blev gift for tredje gang 30. oktober 1778 og nu med:

Hans Jepsen.

Han var født ca. 1735 i Ottersbøl, Mjolden sogn, og blev gift første gang i Mjolden ca. 1766 med Kirsten Lauridsdatter, der var født ca. 1735. De boede først i Mjolden og her blev deres ældste børn født:

1. Dorthe Hansdatter, født 1767. Hun blev gift i V. Vedsted. Se Sdr. Kirkevej 7.

2. Jef Hansen, født 1771. Han fik senere gården her efter faderen. Hans Jepsen og Kirsten flyttede til V. Vedsted ca. 1775 og her fik de en søn:

3. Laurits Hansen, født 14. oktober 1776 og død 31. oktober 1776. Den 2. maj 1777 døde Kirsten Lauridsdatter, 42 år gammel. Hans Jepsen blev da som ovenfor nævnt gift med Anders Willadsens enke, Maren Lauridsdatter. Hans Jepsen fik kontrakt på gården 31. august 1778. Der blev ikke født børn i hans ægteskab med Maren Lauridsdatter. Maren Lauridsdatter døde 7. maj 1808, 80 år gammel. Hans Jepsen ses ikke at være død i V. Vedsted. Han var i live 1803 som aftægtsmand på gården. I 1794 blev gården overtaget af sønnen:

Jef Hansen.

Han var født i Ottersbøl ca. 1771 og blev gift 6. november 1802 med jomfru, Anna Mette Bang, der var født ca. 1781 og datter af sognets præst, Jørgen Bang og Marie Margrethe. De fik følgende børn:

1. Kristine Marie Jefsdatter, født 6. april 1804.

2. Offer Bang Jepsen, født 19. juni 1806. Døde 17. juni 1814, 8 år gammel.

3. Johanne Marie Jefsdatter, født 15. maj 1808. Gift 28. maj 1836 med Mads Hansen, Allerup.

4. Hans Jepsen, født 14. november 1809. Han fik gården efter faderen.

5. Jørgen Bang Jepsen, født 14. september 1811. Død 19. november 1811.

6. Jørgen Bang Jepsen, født 6. september 1813.

7. Offer Bang Jepsen, født 5. januar 1818. Død samme dag.

8. Maren Jefsdatter, født 20. juni 1816.

9. Anna Marie Margrethe Jefsdatter, født 26. august 1820. Hun blev 1853 gift med Anders Jensen og de fik gården her i 1856.

10. Offer Bang Jepsen, født 26. april 1823.

Jef Hansen døde som aftægtsmand på gården 22. august 1839 af gul-

sot, 69 år gammel. Hans kone, Anna Mette Bang, døde 1. marts 1837, 56 år gammel. I 1838 var gården afhændet til sønnen:

Hans Jepsen.

Han fik gården ifølge kontrakt af 1838. Han var født på gården 1809 og blev gift 10. december 1836 med Maren Hansdatter, der var født i Allerup, Sneum sogn 1813. Hun var søster til den Mads Hansen, der samme år blev gift med Hans Jepsens søster, Johanne Marie. De boede i Vilslev, men fik dog deres første barn døbt i V. Vedsted kirke 9. april 1837 med navn, Anne Kirstine Hansen. Hans Jepsen og Maren Hansdatter fik i V. Vedsted 3 børn:

1. Jef Hansen, født 16. september 1837.
2. Hans Hansen, født 30. november 1839.
3. Anne Mette Hansdatter, født 16. december 1844.

I 1853 købte Hans Jepsen en gård i Opsneum, Sneum sogn, og flyttede til dette sogn med familien. Gården blev efter dette overdraget til hans svoger:

Anders Jensen.

Han var født 16. februar 1821 på Højtoftegaard, Sdr. Farupvej 50. Han blev gift 23. april 1853 med Anne Marie Margrethe Jepsdatter, der var født på gården 1820. Deres børn var:

1. Jens Peter Andersen Jensen, født 31. marts 1854. Han blev gårdmand i Enderup og gift 1883 med Ane Cathrine Bertelsen. Anden gang gift 1888 med Marine Lassen.
2. Jef Hansen Jensen, født 22. december 1856. Gift med Marie Nørgaard. Gårdmand i Ø. Vedsted.
3. Johan Anton Jensen, født 22. marts 1862.
4. Hansine Marie Jensen, født 26. april 1864. Gift med Peter Madsen Kjær.

Det var Anders Jensen, der lod opføre det stuehus, som står i dag. Stuehuset var stort, og der var derfor lejefolk i dette. I 1870 boede en gendarm i den ene ende af huset. Det var familien: Henrik Frederik Kristian Heise født i Holsten. Gunder Dorteia Heise hans kone samt deres to børn, Laust Frederik Kristian Heise og Marie Kathrine Heise. Af en eller anden grund solgte Anders Jensen gården i 1871 til Jørgen Andersen Degn. Anders Jensen købte i stedet et husmandsbrug. Se Trækærvej 16. Her døde han som husmand 10. marts 1877, 56 år gammel. Hans kone, Anne Marie Jepsdatter, solgte stedet i 1879 og flyttede til V. Vedsted, hvor hun samme år købte bygningerne fra den

nu nedlagte gamle skole af V. Vedsted kommune. Her døde hun 23. december 1899, 79 år gammel. Vi fortsætter nu med gården, Skoleallé 4, som den 1. august 1871 blev købt af:

Jørgen Andersen Degn.

Han var født ca. 1835 i Skærbæk og blev gift i Brøns ca. 1870 med Marie Kirstine Beier, der var født 20. marts 1840 i Havervad, Brøns sogn. Hun var datter af gårdmand Hans Feddersen Beier. I ægteskabet mellem Jørgen Andersen Degn og Marie Kirstine Beier fødtes følgende børn:

1. Knud Jørgensen Degn, født 19. august 1871.
2. Hans Feddersen Degn, født 15. marts 1874. Død 26. marts 1874.
3. Hans Feddersen Degn, født 3. april 1875.
4. Meta Degn, født 9. maj 1878.

Den 24. februar 1887 døde Marie Kirstine Degn, 46 år gammel. I 1888 lod Jørgen Andersen gården udstykke fuldstændig, den var da på ca. 50 tdr. land. Bygningerne med toft blev solgt til Chr. From. Jørgen Andersen udvandrede til U.S.A.

Christian Nissen From.

Han var korporal i grænsegendarmeriet og fik skøde på huset her 20. juli 1888. Han var født i Aller sogn ca. 1843 og gift med Cathrine From, der var født 12. september 1840. Han måtte dog gå fra huset, som gik til auktion, og blev købt af Peder Madsen Kjær. Christian Nissen From fik dog igen et hus i V. Vedsted, overtaget fra skifteretten i 1901. Se V. Vedsted Vej 131.

Peder Madsen Kjær.

Han fik auktionsskøde lyst 24. juni 1896. Han var sergent i grænsegendarmeriet. Han var født 26. september 1862 i Vejen og blev gift 21. juni 1889 med Hansine Marie Jensen, der var født 26. april 1864 som datter af gårdmand Anders Jensen, der tidligere havde ejet gården her. Peder Madsen Kjær og Hansine Marie Jensen boede først i Skallebæk, Seem sogn, og her blev deres børn født:

1. Peter Kjær, født 22. februar 1890.
2. Marie Kjær, født 25. august 1891.
3. Anders Jensen Kjær, født 22. juni 1893.

I 1896 kom Peder Kjær til V. Vedsted, hvor han havde købt huset her. Den 25. september 1898 døde hans kone, Hansine Marie, 34 år gammel. Han blev gift igen 3. november 1899 og nu med Frida Elise Margrethe Andersen, der var født i Viuf 6. februar 1874. Hun var datter af Rasmus Hartvig Andersen og Alvine Margrethe Henriette

Krogh. I Peder Kjærs andet ægteskab fødtes:

1. Hartvig Kjær, født 30. august 1900.

2. Alvine Hansine Kjær, født 14. november 1902.

I 1906 solgte Peder Kjær huset og flyttede til Sdr. Farup. Se Præstevej

2. Han solgte til en snedker:

Peder Villadsen.

Han solgte igen huset i 1916 til:

Anton August Hansen.

Han kom fra Sdr. Farup, hvor han havde været gårdejer og kromand. Se Sdr. Farupvej 38. Anton August Hansen døde her den 12. april 1920, 63 år gammel. Hans enke, Johanne Vedsted, boede her til sin død. Claus Moltesen Hansen Okholm fik skifteskøde i 1936, men solgte i 1938 til:

Kristian Sørensen Villadsen.

Han havde tidligere haft ejendommen Skoleallé 6, men overlod nu denne til svigersønnen, Hans Chr. Troelsen, og flyttede ind i huset her. Kristian Sørensen Villadsen døde 22. december 1956, 78 år gammel. Hans kone, Marie Kathrine Hansen, døde 11. marts 1963, 77 år gammel. I 1967 blev huset købt af Jens Chr. la Cour Madsen og kom ind under Ungdomshøjskolen med navn Skovhuset.

Skoleallé 6. Rosengaarden

Dette er en nedlagt landbrugsejendom, som i dag med bygninger og toft tilhører Ungdomshøjskolen i V. Vedsted. Her lå oprindeligt fra ældgammel tid en gård på 2 ottinger, som tilhørte Domkapitlet i Ribe, som havde fået den fra Frille slægten omkring år 1400. Efter at domkapitlet omkring 1660 gik sit endeligt i møde, blev den af kongen solgt 8. juni 1669 til borgmester Brockmann i Ribe. På det tidspunkt var gården delt i to særskilte gårde på hver 1 otting, nemlig gården V. Vedsted Vej 137 og gården her Skoleallé 6. Denne gård her hørte til den kongerigske del af landsbyen. Det var doktorinde Anckersen i Ribe, der ejede gården, indtil den blev frikøbt i 1790-erne. Den første fæstebonde på gården, hvis navn kendes, var:

Peder Andersen Puggaard.

Han var født omkring 1635 og gift med Maren Pedersdatter. Fra deres ægteskab kendes kun datteren, Mette Pedersdatter Puggaard, der var født ca. 1663. Peder Andersen Puggaard døde 1685 og begravet 15. marts. Hans kone, Maren, er ikke fundet død i V. Vedsted kirkebog. I 1689 blev gården overtaget af svigersønnen:

Kalle Andersen.

Han var født 1660 i Råhede som søn af gårdmand Anders Kallesen, Enderup Møllevvej 5. Han blev gift 10. februar 1689 med Peder Puggaards datter, Mette. De fik 8 børn:

1. Anne Kallesdatter, født 7. juni 1689. Det var hende, som blev ved fødestavnen.
2. Peder Kallesen, født 31. oktober 1690.
3. Karen Kallesdatter, født 9. maj 1693. Hun døde 8. august 1694, 1 år gammel.
4. Maren Kallesdatter, født 1. december 1696.
5. Bodil Kallesdatter, født 25. august 1698. Gift 7. juni 1742 med Hans Christopher Lademand i Heegaard. Se V. Vedsted Vej 64.
6. Anders Kallesen, født 5. april 1702. Han blev gift med Birgitte Andersdatter. Se V. Vedstedvej 98.
7. Hans Kallesen, født 1. februar 1703. Gift 27. juni 1743 med Bodil Jensdatter fra Sdr. Farup.
8. Karen Kallesdatter, født 6. juni 1706. Hun blev gift 23. maj 1734 med Peder Lassen fra Råhede. Hun døde i V. Vedsted 2. januar 1771, 64 år gammel.

Kalle Andersen døde 22. marts 1744, 83 år gammel. Hans kone, Mette Pedersdatter, døde 6. juli 1731, 68 år gammel. Gården blev fæstet af svigersønnen:

Mathias Rasmussen.

Han var født 25. juni 1701 på gården, Sprækvej 3. Han blev gift 4. februar 1725 med Anne Kallesdatter fra gården her. De fik sammen en søn:

Peder Mathiasen, født 3. marts 1727. Han blev senere bonde på fødegården.

Mathias Rasmussen døde samme år, som denne søn blev født, nemlig 21. november 1727. Anne Kallesdatter blev gift igen 22. juni 1732 og nu med:

Christen Knudsen Lomborg.

Han var født 1686 og overtog nu fæstet af gården. Ægteskabet barnløst. Han døde 2. maj 1742 i Tved, men blev ført til V. Vedsted og begravet der. Hans kone, Anne Kallesdatter, døde 24. maj 1751, knap 62 år gammel. Den næste, som fæstede gården, var hendes søn af første ægteskab:

Peder Mathiasen.

Han var født på gården 3. marts 1727 og blev gift 9. februar 1746 med Karen Truelsdatter, der var født 11. april 1725 på gården, V. Vedsted Vej 91. Se der. I deres ægteskab fødtes 4 børn:

1. Mathias Pedersen, født 30. august 1751.
 2. Truels Pedersen Kallesen, født 7. juli 1753.
 3. Hans Pedersen Kallesen, født 31. oktober 1757. Gift 7. januar 1804. Se V. Vedsted Vej 58.
 4. Anna Maria Pedersdatter, født 17. marts 1760. Hun blev gift 25. juni 1784 med Johannes Christensen. Se Sdr. Kirkevej 7.
- Peder Mathiasen døde 9. maj 1765, 38 år gammel. Hans enke, Karen Truelsdatter, blev gift anden gang den 25. oktober 1777 med:

Laurids Michelsen.

Han var født 1736 i Enderup som søn af Michel Andersen og Ellen Lauridsdatter. Han blev gift første gang i Hviding kirke med Mette Pedersdatter, der var født 1727 i Råhede. De boede da i V. Vedsted på gården her og fik 4 børn.

1. Anne Lauridsdatter, født 1. maj 1766. Hun blev gift 23. januar 1784 med Niels Davidsen, der var kromand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 147. Slægten Davidsen.
2. Anne Marie Lauridsdatter, født 8. januar 1768.
3. Michel Lauridsen, født 4. april 1770. Han blev husmand på ejendommen, Sdr. Kirkevej 7.
4. Ellen Lauridsdatter, født 4. august 1773. Hun blev aldrig gift. Hun faldt i bækken og druknede 15. oktober 1835, 63 år gammel.

Laurids Michelsens kone, Mette Pedersdatter, døde 23. december 1776, 39 år gammel. Han giftede sig anden gang 25. oktober 1777 med den ovenfor nævnte Karen Truelsdatter, der var enke efter Peder Mathiasen. Mens Laurids Michelsen havde gården, fandt udskiftningen sted, og her fik han til gården et areal på 50 tdr. land. Det var måske også ham, der frikøbte gården. Han afstod den i 1796 til sin kones brodersøn Truels Hansen, og de to gamle kom begge på aftægt. Laurids

Michelsen døde 22. maj 1808 og hans kone, Karen Truelsdatter, døde 13. marts 1806. Han var da 73 år gammel og hun 81 år gammel. Den nye mand på gården var:

Truels Hansen.

Han var født 21. juni 1760 på gården V. Vedsted Vej 91. Han blev gift 22. oktober 1796 med Ingeborg Kjestine Pedersdatter, der var født på Mandø ca. 1767. I deres ægteskab fødtes følgende børn:

1. Mette Cathrine Truelsdatter, født 12. september 1799. Hun blev gift 3. juli 1824 med snedker Hans Pedersen, der var født ca. 1789 på Kærbøl Mark, Nr. Farup sogn.
2. Ingeborg Truelsdatter, født 6. april 1802. Hun blev gift 31. oktober 1828 med Niels Pedersen Bierum, født 1806 i Skærbæk. Bosat i Rejsby. (Se Rejsbybogen R 28).
3. Peder Hansen Truelsen, født 3. september 1804. Død 23. oktober 1804.
4. Karen Truelsdatter, født 2. oktober 1805.
5. Peder Hansen Truelsen, født 3. april 1808. Han blev den næste ejer af gården.
6. Dødfødt drengbarn, født 3. september 1809.

Truels Hansen solgte i 1799 en lille hedeparcel til Peder Christensen og her blev samme år bygget et lille hus. Det var den første bygning udenfor det gamle V. Vedsted. Se Ribevej 8. Truels Hansen afstod gården til sønnen, Peder Hansen Truelsen i 1831 og Truels Hansen og Ingeborg skulle have aftægt fra gården. Truels Hansen døde 17. juli 1848, 88 år gammel, og Ingeborg døde 8. maj 1845, 79 år gammel.

Peder Hansen Truelsen.

Han var født på gården 3. april 1808 og blev gift 9. maj 1829 med Maren Jensdatter der var født 1804 i Darum. Hun tjente i kroen i V. Vedsted, da de blev kendt. De fik i ægteskabet 7 børn:

1. Truels Hansen, født 23. april 1829. Han var periodisk sindssyg.
2. Jens Hansen, født 9. september 1830.
3. Hans Truels Hansen, født 28. november 1832.
4. Gregers Hansen, født 22. september 1834.
5. Ingeborg Hansen, født 18. februar 1837.
6. Christen Hansen, født 28. oktober 1839.
7. Johanne Marie Hansen, født 27. november 1842.

Peder Hansen Truelsen døde 22. juli 1843, kun 35 år gammel. Præsten skriver, at han førte et uordentlig levned og var næsten altid fuld. Det

var grunden til en tidlig død. Hans enke drev gården videre, indtil hun den 5. september 1852 solgte gården til:

Anders Hansen.

Han var født i Råhede 7. oktober 1812 og søn af skrædder Hans Andersen og Ellen Andersdatter. Anders Hansen blev gift første gang 9. oktober 1851 med Dorthea Marie Jørgensdatter, der var født 1820 i Tømmerby, Sneum sogn. Hun var datter af husmand Jørgen Hansen. Anders Hansen og Dorthea Marie blev gift i Hviding kirke. De fik 2 børn:

1. Hans Andersen, født 12. maj 1852 i V. Vedsted. Han udvandrede til U.S.A.

2. Kristine Andersen, født 5. oktober 1854 i V. Vedsted.

Dorthea Marie Jørgensdatter døde 20. april 1860, 40 år gammel. Anders Hansen blev gift anden gang 7. november 1861 med Ester Marie Christensdatter, født 16. oktober 1828 på ejendommen, Ulvehøjvej 1, og datter af Christen Nissen Johansen. I dette ægteskab fødtes sønnen:

1. Christen Nissen Andersen, født 30. november 1866. Han fik gården efter faderen.

Ester Marie Christensdatter døde 29. januar 1869, 40 år gammel. Anders Hansen blev gift for tredje gang 19. maj 1871 med Sidsel Marie Truelsen, der var født 2. december 1827, som datter af Truels Andersen og Bodil Marie Laustdatter. Se Mandøvej 20. Ingen børn i tredje ægteskab. Sidsel Marie Truelsdatter døde 11. januar 1883, 55 år gammel. Anders Hansen døde som aftægtsmand på gården den 11. juli 1899, 86 år gammel. Gården var i 1893 blevet afhændet til sønnen:

Christen Nissen Andersen.

Han var født på gården 1866 og blev gift 1888 med Andrea Andersen, der var født 8. februar 1865 i Sneum. Hun var datter af Jannik Andersen, hvis slægt havde rødder i V. Vedsted. Se V. Vedsted Byvej 23. Christen Nissen Andersen var ejer af gården i 8 år, men solgte så til Jens Rasmussen Højby. Christen Nissen købte samme år i 1901 gården, Sdr. Kirkevej 13. Se videre angående hans familieforhold der.

Jens Rasmussen Højby.

Han var forstander på V. Vedsted Efterskole, den nuværende Ungdomshøjskole og boede på denne. Han købte gården her ifølge skøde læst 26. juni 1901. Han solgte gården igen i 1906, men da var der kun

Michelsen døde 22. maj 1808 og hans kone, Karen Truelsdatter, døde 13. marts 1806. Han var da 73 år gammel og hun 81 år gammel. Den nye mand på gården var:

Truels Hansen.

Han var født 21. juni 1760 på gården V. Vedsted Vej 91. Han blev gift 22. oktober 1796 med Ingeborg Kjestine Pedersdatter, der var født på Mandø ca. 1767. I deres ægteskab fødtes følgende børn:

1. Mette Cathrine Truelsdatter, født 12. september 1799. Hun blev gift 3. juli 1824 med snedker Hans Pedersen, der var født ca. 1789 på Kærbøl Mark, Nr. Farup sogn.
2. Ingeborg Truelsdatter, født 6. april 1802. Hun blev gift 31. oktober 1828 med Niels Pedersen Bierum, født 1806 i Skærbæk. Bosat i Rejsby. (Se Rejsbybogen R 28).
3. Peder Hansen Truelen, født 3. september 1804. Død 23. oktober 1804.
4. Karen Truelsdatter, født 2. oktober 1805.
5. Peder Hansen Truelen, født 3. april 1808. Han blev den næste ejer af gården.
6. Dødfødt drengbarn, født 3. september 1809.

Truels Hansen solgte i 1799 en lille hedeparcel til Peder Christensen og her blev samme år bygget et lille hus. Det var den første bygning udenfor det gamle V. Vedsted. Se Ribevej 8. Truels Hansen afstod gården til sønnen, Peder Hansen Truelen i 1831 og Truels Hansen og Ingeborg skulle have aftægt fra gården. Truels Hansen døde 17. juli 1848, 88 år gammel, og Ingeborg døde 8. maj 1845, 79 år gammel.

Peder Hansen Truelen.

Han var født på gården 3. april 1808 og blev gift 9. maj 1829 med Maren Jensdatter der var født 1804 i Darum. Hun tjente i kroen i V. Vedsted, da de blev kendt. De fik i ægteskabet 7 børn:

1. Truels Hansen, født 23. april 1829. Han var periodisk sindssyg.
2. Jens Hansen, født 9. september 1830.
3. Hans Truels Hansen, født 28. november 1832.
4. Gregers Hansen, født 22. september 1834.
5. Ingeborg Hansen, født 18. februar 1837.
6. Christen Hansen, født 28. oktober 1839.
7. Johanne Marie Hansen, født 27. november 1842.

Peder Hansen Truelen døde 22. juli 1843, kun 35 år gammel. Præsten skriver, at han førte et uordentlig levned og var næsten altid fuld. Det

var grunden til en tidlig død. Hans enke drev gården videre, indtil hun den 5. september 1852 solgte gården til:

Anders Hansen.

Han var født i Råhede 7. oktober 1812 og søn af skrædder Hans Andersen og Ellen Andersdatter. Anders Hansen blev gift første gang 9. oktober 1851 med Dorthea Marie Jørgensdatter, der var født 1820 i Tømmerby, Sneum sogn. Hun var datter af husmand Jørgen Hansen. Anders Hansen og Dorthea Marie blev gift i Hviding kirke. De fik 2 børn:

1. Hans Andersen, født 12. maj 1852 i V. Vedsted. Han udvandrede til U.S.A.

2. Kristine Andersen, født 5. oktober 1854 i V. Vedsted.

Dorthea Marie Jørgensdatter døde 20. april 1860, 40 år gammel. Anders Hansen blev gift anden gang 7. november 1861 med Ester Marie Christensdatter, født 16. oktober 1828 på ejendommen, Ulvehøjvej 1, og datter af Christen Nissen Johansen. I dette ægteskab fødtes sønnen:

1. Christen Nissen Andersen, født 30. november 1866. Han fik gården efter faderen.

Ester Marie Christensdatter døde 29. januar 1869, 40 år gammel. Anders Hansen blev gift for tredje gang 19. maj 1871 med Sidsel Marie Truelsen, der var født 2. december 1827, som datter af Truels Andersen og Bodil Marie Laustdatter. Se Mandøvej 20. Ingen børn i tredje ægteskab. Sidsel Marie Trueldsdatter døde 11. januar 1883, 55 år gammel. Anders Hansen døde som aftægtsmand på gården den 11. juli 1899, 86 år gammel. Gården var i 1893 blevet afhændet til sønnen:

Christen Nissen Andersen.

Han var født på gården 1866 og blev gift 1888 med Andrea Andersen, der var født 8. februar 1865 i Sneum. Hun var datter af Jannik Andersen, hvis slægt havde rødder i V. Vedsted. Se V. Vedsted Byvej 23. Christen Nissen Andersen var ejer af gården i 8 år, men solgte så til Jens Rasmussen Højby. Christen Nissen købte samme år i 1901 gården, Sdr. Kirkevej 13. Se videre angående hans familieforhold der.

Jens Rasmussen Højby.

Han var forstander på V. Vedsted Efterskole, den nuværende Ungdomshøjskole og boede på denne. Han købte gården her ifølge skøde læst 26. juni 1901. Han solgte gården igen i 1906, men da var der kun

bygningerne og toften til denne. Køberen var:

Kristian Sørensen Villadsen.

Han var født 30. oktober 1878 på gården, Mandøvej 14. Han blev gift 3. november 1906 med Ane Kathrine Hansen, der var født 4. juni 1884 i Sdr. Farup kro. Sdr. Farupvej 38. I deres ægteskab fødtes børnene:

1. Ragna Villadsen, født 15. januar 1908. Gift med Hans Troelsen.
Den næste ejer.

2. Eli Villadsen, født 19. februar 1913.

3. Rigmor Villadsen, født 3. februar 1915.

4. Aase Villadsen, født 16. juni 1916. Gift med Hans Mandø.

Kristian S. Villadsen var murer. Han købte i 1916 bygningerne fra den gamle fattiggård til nedrivning og lagde toften, som hørte til denne, til sin egen ejendom.

Hans Christian Troelsen.

Han var født 8. april 1900 i Kristup sogn ved Randers. Søn af Anton Edvard Troelsen og Jesmine Petrea Lassen. Han blev gift 14. april 1929 med Ragna Villadsen, datter af den forrige ejer. I ægteskabet fødtes 4 børn, en døde som lille.

1. Henning Troelsen, født 27. december 1931. Gift med Agnes Pinborg. Bosat i Lundsmark.

2. Olaf Troelsen, født 13. januar 1936.

3. Elin Troelsen, født 27. januar 1946. Gift med Egon Andersen. De bor i Klaaby, Roager sogn.

Skoleallé 14. Syssetgaarden

En nedlagt landbrugsejendom, som hører til Ungdomshøjskolen. Denne gård hører til de helt gamle i landsbyen og før 1864 til den kongerigske del. Oprindeligt lå omtrent på dette sted en gård på 2 ottinger, som var blevet skænket til et kapel ved domkirken i Ribe, og som derfor hørte under domkapitlet. Gården blev delt i 2 gårde på hver 1 otting før 1660. Disse 2 gårde, gården her og så en gård, som lå der, hvor nu smeden bor, V. Vedsted Byvej 6. Begge gårde kom i 1673 under ryttergodset. Den første bonde, som vides at have boet på gården her, var:

Hans Jepsen.

Han var født ca. 1637 og har vel fæstet gården omkring 1670. Der kendes intet til hans familieforhold, men han døde 5. december 1706, 69 år gammel. Han blev efterfulgt af:

Anders Hansen.

Han var bonde på gården fra omkring 1690 til ca. 1710. Han blev efterfulgt af:

Ole Povelsen Sommersted.

Han var født i Sommersted omkring 1680 og blev gift 12. oktober 1710 med Mette Pedersdatter Damgaard, der var født 1684 og døbt 24. august. Hun var datter af en rytter, Peder Damgaard. Ole Sommersteds børn:

1. Povel Olesen Damgaard, født 19. december 1712. Død 12. februar 1740, 28 år gammel. Overtog gården 1738.
2. Ellen Olesdatter, født 1. september 1714. Død 3. januar 1715.
3. Peder Olesen Damgaard, født 1. februar 1716.
4. Ellen Olesdatter, født 10. april 1717.
5. Cathrine Olesdatter, født 1720. Gift 1746. Se V. Vedsted Vej 94.
6. Anders Olesen, født 5. september 1724.
7. Peder Olesen Damgaard, født 9. marts 1728.

Ole Povelsen Sommersted døde 25. marts 1744 og hans kone, Mette Pedersdatter Damgaard døde 14. marts 1746. De var da begge af-tægtsfolk. Gården var i 1738 blevet overtaget af sønnen:

Povel Olesen Damgaard.

Han var født 1712 og blev gift 4. november 1738 med Mette Knuds-datter. De fik sammen en datter:

1. Mette Povelsdatter, født 6. oktober 1739.
- Povel Olesen Damgaard døde 12. februar 1740, kun 28 år gammel. Gården blev efter hans død fæstet af:

Niels Nielsen.

Han var født 4. december 1701 på gården, Smalhale 7. Han var søn af Niels Jessen Rytter. Han blev gift 20. november 1738 med Anne Niels-datter, der var født 12. juli 1709 på gården Okholmvej 3. De fik føl-gende børn:

1. Hans Nielsen, født 15. maj 1739. Han fik gården efter faderen.
2. Anne Nielsdatter, født 9. december 1740.
3. Niels Nielsen, født 28. april 1743.

4. Bodil Nielsdatter, født 2. september 1746. Død 10. september 1746.

Niels Nielsen døde 31. januar 1769, 67 år gammel, og hans kone, Anne, døde 27. april 1763, 53 år gammel. Gården blev i 1765 overtaget af sønnen:

Hans Nielsen.

Han var født 1739 og blev gift i V. Vedsted kirke 30. oktober 1765 med Bodel Mikkelsdatter, der var født i Rejsby 1739 og datter af gårdmand Mikkell Nissen. Rejsbybogen R.40. Hans Nielsen og Bodel Mikkelsdatter fik 7 børn:

1. Anna Hansdatter, født 11. juli 1766.
2. Anne Kjerstine Hansdatter, født 6. oktober 1767.
3. Anne Hansdatter, født 28. marts 1769.
4. Niels Hansen, født 8. februar 1772. Se Sdr. Kirkevej 37.
5. Bodel Hansdatter, født 10. juli 1774.
6. Michel Hansen, født 26. februar 1776.
7. Molthe Hansen, født 12. oktober 1778.

I 1785 afstår Hans Nielsen gården her og fæster en anden større gård i V. Vedsted. Gården Sdr. Kirkevej 37. Digegaarden. Gården her afstås til:

Hans Hansen.

Han var født i 1729 og gift anden gang, da han overtog gården. Hans kone hed Karen Hansdatter, der var født 6. maj 1725 og datter af Hans Lassen i Okholm. Hun døde 21. januar 1787, uden at der var født børn i ægteskabet. Hans Hansen blev gift for tredje gang 26. september 1788 med Anna Michelsdatter. Der blev heller ikke født børn i dette ægteskab. Hans Hansen solgte gården ca. 1795 til:

Niels Michelsen.

Han var født 1760 i Tjæreborg og blev gift 15. april 1886 i Tjæreborg kirke med Kiesten Olesdatter, der var født 1756 i Tjæreborg og datter af Ole Jørgensen. Niels Michelsen og Kiesten Olesdatter boede først i Tjæreborg, men købte ca. 1795 gården her i V. Vedsted. Deres børn:

1. Ole Nielsen, født 1786 og døbt 3. december. Han fik senere gården efter faderen.
2. Marie Nielsdatter, født 1788 i Tjæreborg. Gift 1818 med Christen P. Vandborg, Sdr. Farup, Præstevej 18.
3. Hans Michael Nielsen, født 22. august 1797. Han blev født i V.

Vedsted.

Niels Michelsen havde til gården et areal på ca. 50 tdr. land. Han døde som aftægtsmand på gården den 9. juni 1826, 66 år gammel. Hans kone, Kiesten Olesdatter, døde 10. december 1837, 81 år gammel. Gården blev ca. 1816 afhændet til sønnen:

Ole Nielsen.

Han var født 1786 og blev gift 20. april 1816 med Anne Kirstine Bendixdatter, der var født 29. januar 1787 på gården, V. Vedsted Vej 119. De fik følgende børn:

1. Niels Michelsen, født 10. august 1816. Han fik gården efter faderen 1846.
2. Rebecka Marie Nielsdatter, født 22. juli 1819.
3. Kirsten Olesdatter, født 7. august 1822. Gift med Johan Jepsen. Se V. Vedsted Byvej 6.
4. Maren Olesdatter, født 24. december 1825.
5. En dødfødt søn, født 13. marts 1831.

Ole Nielsens kone, Anne Kirstine Bendixdatter, døde 12. oktober 1846, 60 år gammel. Han døde selv som aftægtsmand 15. marts 1864, 77 år gammel. Gården var da overtaget af sønnen:

Niels Michelsen.

Han var født 1816 og blev gift 15. november 1851 med Anne Kirstine Nielsdatter, der var født 9. marts 1823 i Yder Bjerrum, men opvoksede på gården, V. Vedsted Vej 127. Hun var datter af Niels Sørensen. Niels Michelsen og Anne Kirstine fik 5 børn:

1. Ole Nielsen, født 1. marts 1853.
2. Niels Sørensen Nielsen, født 3. juni 1856. Han fik gården i 1881.
3. Anders Christian Nielsen, født 10. september 1858.
4. Martin Nielsen, født 30. oktober 1862. En tvilling. Død 2. december 1862.
5. Bendix Nielsen, født 30. oktober 1862. En tvilling.

Niels Michelsen havde skøde på gården dateret 12. oktober 1846. Han døde 19. oktober 1868, 52 år gammel. Enken, Anne Kirstine, drev gården ved hjælp af sønnerne, indtil hun i 1881 solgte til sønnen, Niels Sørensen Nielsen. Anne Kirstine døde 24. marts 1893, 70 år gammel. Nu sønnen:

Niels Sørensen Nielsen.

Han var født 1856 og blev gift 3. juni 1899 med Kirstine Friis, der var

født i Lustrup 29. december 1870 som datter af Vilhelm Friis og Bodil Cathrine Andersen. Niels S. Nielsen og Kirstine Friis's børn:

1. Niels Mikkelsen Nielsen, født 29. maj 1900. Udvandret til Amerika.
2. Vilhelm Friis Nielsen, født 16. juli 1901. Han blev faderens efterfølger.
3. Anne Kistine Nielsen, født 10. april 1903. Gift med Simon Eilrick, Vilslev.
4. Martinus Nielsen, født 4. november 1904. En tvilling. Udvandret til Amerika.
5. Anders Nielsen, født 4. november 1904. En tvilling. Levede ugift. I 1906 solgte Niels Sørensen bygninger med toft og lod opføre en ny gård nord for V. Vedsted på jorder, som kaldtes Nr. Vang. Se Sdr. Farupvej 60. De gamle bygninger blev solgt til:

Hans Christian Hansen.

Han var født 5. oktober 1886 som søn af Christen Michelsen Hansen og Kirstine Hansen. Han var født på gården, Skoleallé 2. Østgaarden. Denne overtog han i 1905 af moderen. I 1906 solgte han bygningerne med toft fra denne gård og tog jorden med til gården, Skoleallé 14. Altså gården her. Hans Hansen solgte dog også jord fra gården her, for endelig den 10. februar 1915 at sælge resten af jorden med bygninger til:

Antoni Hansen.

Han var født 30. oktober 1860 i Nr. L øgum sogn og blev gift i V. Vedsted 4. december 1886 med Mette Marie Andersen. Angående Antoni Hansens familief forhold se under Sdr. Kirkevej 27. Han kom nemlig fra denne gård, da han i 1915 flyttede ind på stedet her. I 1924 solgte Antoni Hansen gården til brødrene Eriksen og købte huset, Mandøvej 3.

Ernst K. Eriksen og Christian J. Eriksen.

De købte gården i fællesskab ifølge skøde lyst 10. september 1924. Ernst Eriksen var født 1. marts 1900 i Ødis sogn og Kristian Jørgen Eriksen var født 21. januar 1903 i Seem sogn. Angående Kristian Eriksen se V. Vedsted Byvej 7. Ernst Eriksen blev gift 1927 eller 1928 med Karoline Marie Christensen, der var født 2. januar 1901 i Grimstrup som datter af Ane og Thøste L. Christensen. De fik følgende børn:

1. Lars Thøste Eriksen, født 19. november 1928 i V. Vedsted. Han blev gift 1957 med Nanna Pinborg og de overtog hendes fødegård, Digegaarden. Sdr. Kirkevej 37.
2. Arne Eriksen, født 26. december 1929 i V. Vedsted.
3. Solveig Eriksen, født 28. april 1935. Gift. Bor i Vejen.
4. Leo Henry Eriksen, født 4. januar 1941. Gift. Bor i Løgumkloster. Da Ernst og Kristian Eriksen købte gården, var der til denne knap 20 tdr. land, men de købte jord ind til denne, så den kom op på ca. 70 tdr. land. Brødrene Eriksen drev i ca. 11 år en ret stor vognmandsforretning fra gården. Der blev bygget stald og lade i 1931. I 1942 købte Ernst Eriksen broderens halvpart i gården og drev denne videre, indtil han i 1956 solgte denne til Lorentz Lange. Karoline og Ernst Eriksen flyttede nu til Bramming. Her døde Ernst Eriksen den 15. november 1975, 75år gammel, og Karoline døde 8. november 1987, 86 år gammel.

Lorentz Lange.

Han fik skøde på gården lyst 14. april 1956. Han boede på gården et par år og solgte ifølge skøde lyst 4. dec. 1958 til:

Niels Juel.

Han havde gården i 8 år og i 1966 købte han gården V. Vedsted Byevej 23, Abildgård. Han solgte bygningerne til gården her til ungdomshøjskolen, og tog jorden med til Abildgård. I en jordfordeling 1967 blev en del af disse jorder solgt til andre ejendomme. Ang. Niels Juels familieforhold se V. Vedsted Byevej 23. Abildgård. Ungdomshøjskolen i V. Vedsted ejer nu de gamle bygninger.

V. Vedsted Byevej 1

I dag ligger der intet hus på dette vejnummer, men der lå indtil for ca. 20 år siden et lille gammelt hus, i folkemunde kaldt Det gule Palæ. Der har ikke boet folk i huset siden 1942. Dette hus var oprindeligt et hus, som hørte under huset Sdr. Kirkevej 2. I 1857 blev huset udskilt fra det oprindelige hus og overdraget til:

Søren Sørensen.

Han var født 31. august 1819 på ejendommen, Vester Bjergvej 3 som

søn af Søren Jepsen Sørensen. Han var gift med Ane Mathea Pedersen, der var født 1821 i Aal. De fik en søn:

Mads Peter Sørensen, født 24. marts 1859.

Denne familie boede dog ikke længe i huset, thi kort efter 1870 rejste familien til Australien. Huset ejedes dog stadig af ejeren af huset Sdr. Kirkevej 2. Huset blev først udskilt og fik eget matrikelnummer i 1932. Det var enkefru, Kirstine Mortensen, der i 1932 solgte huset med en lille grund til:

Johan Gregorius Tjørnelund.

Han havde hidtil boet på ejendommen V. Vedsted Vej 141. Han boede her i dette hus til sin død i 1942. Huset blev af hans datter, Anna Hansine, gift Braagaard, solgt til:

Jens Peter Johansen.

Han fik skøde lyst 18. november 1942. Han boede ikke i huset. Han solgte ifølge skøde lyst 6. november 1954 huset til:

Wanda Nicolajsen.

Det var hende, der i 1957 solgte huset til:

Svend Westergaard.

Han boede i huset lige nord for altså V. Vedsted Byvej 3. Se der. Der boede ikke mennesker i huset fra 1942 til det blev fjernet ca. 1981.

V. Vedsted Byvej 2

Dette hus blev bygget 1932. I 1932 blev fraskilt et areal på 250 m² fra den jord, som hørte til den gamle kro i V. Vedsted. V. Vedsted Vej 147. Det var den ugifte datter fra kroen:

Anne Kirstine Nielsen

der lod opføre dette hus. Hun var født 10. oktober 1863 på kroen i V. Vedsted. Hun var datter af kromand, Christen Nielsen og Ellen Marie Jensen. Anne Kirstine Nielsen blev gift som 70-årig i 1933 med en ungdomskærlighed. Han hed:

Michel Christensen.

Han var født 30. marts 1860 og var 73 år gammel, da han blev gift. De levede dog sammen i 13 år. Han døde 29. marts 1946, 86 år gammel, og Ane i e kro, som hun kaldtes, døde 5. marts 1955, 91 år gammel. Det var hendes søstersøn, Hans Chr. Bothmann, der arvede huset som han i 1956 solgte til:

Karl Kr. P. Madsen.

Han var født 26. april 1882 og havde tidligere haft gården V. Vedsted Vej 113. Se der angående familieforhold. Karl Madsen døde 6. maj 1973, 91 år gammel. Huset havde han i 1966 solgt til Ungdomshøjskolen, som stadig ejer det.

V. Vedsted Byvej 3

Dette hus ejes og beboes af Jonna Bruun. Huset blev bygget 1938 på en grund købt fra ejendommen V. Vedsted Byvej 1, som da ejedes af Johan Tjørnelund. Manden, der lod huset opføre, var:

Martin Jensen.

Det var dog ikke ham, der var ejer af huset, men derimod hans datter, Maren Jensen. De havde samme år solgt deres ejendom, V. Vedsted Vej 87, til Kaj Jensen. Martin Jensen var født 11. juni 1859 i Stepping sogn, og var nu enkemand. Se videre V. Vedsted Vej 87. Hans datter, Maren, var født 22. september 1880. De boede kun i huset få år, thi Martin Jensen døde 12. maj 1941, 81 år gammel. Hans datter, Maren, døde 25. juli 1941, 60 år gammel. Huset arvedes nu af :

Søren Jesper Jensen.

Han var født 1. juli 1882 og søn af ovennævnte Martin Jensen. Han blev gift 1908 med Margrethe Hansen, der var født 2. januar 1889 i Hunderup sogn. Søren Jensen og Margrethe ejede først huset V. Vedsted Vej 109 og senere Bjørnkærvej 7. Se der. I 1955 flyttede Søren Jensen og Margrethe til Ribe, hvor Søren døde 2. juni 1959, 76 år gammel, og Margrethe døde 28. september 1978, 89 år gammel. Huset her var blevet solgt til:

Svend Andersen Westergaard.

Han var født 7. juni 1889 og gift 1916 med Marie Schmidt. De havde

hidtil ejet gården, Okholmvej 3 i Okholm, og her findes deres familieforhold beskrevet. I 1957 købte Svend Westergaard også det gamle hus på V. Vedsted Byvej 1, som nu er borte. Svend Westergaard døde 16. april 1979, 89 år gammel. Hans kone, Marie, døde 9. september 1981, 92 år gammel. Huset blev i 1981 solgt af arvingerne til:

Alex Andersen.

Han var søn af bageren i V. Vedsted, Andreas Andersen, og bor nu på gården Ulvehøjvej 16 i Okholm. Se der, Alex solgte huset i 1986 til:

Jytte Lund og Leif Kruse.

De ejer nu Vadehavsbageriet i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 145. De solgte huset her i 1990 til:

Jonna Bruun.

Hun var født 4. august 1963 ved Ribe Kammersluse og datter af Gerda og Martin Bruun.

V. Vedsted Byvej 5

Dette hus er opført 1961 som lærerbolig for Ungdomshøjskolen. I 1967 blev foretaget en jordfordeling i V. Vedsted, og ved denne blev flere gårde nedlagt, blandt disse også gården Skoleallé 6. Jorden blev tillagt andre gårde i landsbyen og bygningerne med toft blev købt af Ungdomshøjskolen. I bygningerne boede:

Hans Chr. Troelsen.

Han byttede nu gården og fik huset her. Han var født 8. april 1900 og gift med Ragna Villadsen, der var født 15. januar 1908. Se Skoleallé 6. Hans Troelsen flyttede ind her i 1967. Hans kone, Ragna, døde 24. juli 1970, 62 år gammel. I 1988 flyttede Hans Troelsen ind på plejehjemmet »Ved Åen« i Ribe, og huset blev solgt til:

Ronnie Michl.

Han var uddeler i V. Vedsted brugsforening, men stoppede i 1989 og huset blev solgt 1. januar 1990 til:

Lis Schmidt.

Hun er født 28. juni 1944 i Vamdrup som datter af Christine og Detlef Schmidt. Hun er ugift og arbejder som rengøringsassistent på Ungdomshøjskolen.

V. Vedsted Byvej 6

Her bor Brunhild og Kurt Jørgensen. Her ligger også et stort smedeværksted. Her lå på omtrent samme sted eller måske lidt længere mod øst en gård på 2 ottinger i 1660. På denne gård var der to bønder. Gården hørte under domkapitlet i Ribe. Indtægterne fra gården gik til at holde V. Vedsted kirke. Efter 1673 blev gården udlagt til ryttergods og nu var gården delt i to gårde på hver 1 otting og med en bonde på hver gård. Den ene går var gården her, medens den anden var Skoleallé 14. Gården her hørte også til de kongerigske gårde. På gården her boede i 1688 en bonde ved navn:

Las Andersen.

Efter ham blev gården fæstet af Anders Astersen, som var fæster af gården, Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. Han lagde nu jorden til sin egen gård, så den blev på 2½ otting. Bygningerne til gården her blev ca. 1698 overtaget af:

Mads Bundsen.

Han kom til V. Vedsted ca. 1698 med kone, Mette, der var født 1663. Han overtog nu det jordløse hus. Deres børn var:

1. Bunde Madsen, født 1694 i et andet sogn. Han fik senere huset.
2. Hans Madsen, født 8. januar 1699.
3. Karen Madsdatter, født 5. juli 1704.

Mads Bundsens kone, Mette, døde 22. oktober 1737. Han ses ikke at være død i V. Vedsted. Han efterfulgtes af sønnen:

Bunde Madsen.

Han var født 1694, blev gift 5. oktober 1732 med Karen Nielsdatter, født 18. oktober 1703. Se under Smalhale 7 i V. Vedsted. De fik 4 børn:

1. Bodil Bundesdatter, født 14. november 1733.
2. Mads Bundsen, født 9. juli 1736. Han blev gift 24. oktober 1772 med Anne Else Jefs datter. De boede senere i huset her.
3. Anne Bundesdatter, født 20. april 1738. Hun blev gift 9. januar

- 1773 med Christen Nielsen. De overtog senere ejendommen.
4. Niels Bundsen, født 7. juli 1740. Død 11. februar 1741, 7 mdr. gammel.
- Bunde Madsen døde 10. juli 1741, 47 år gammel. Hans enke, Anne Else Jefsdatter, fortsatte på ejendommen. I 1770-erne blev ejendommen overtaget af svigersønnen:

Christen Nielsen Lambertsen.

Han var født 1737 og kom fra Raahede. Han blev gift 9. januar 1773 med Anne Bundesdatter, der var født på stedet 20. april 1738. De fik ingen børn. Den 10. august 1789 døde Anne Bundesdatter, 51 år gammel. Christen Nielsen blev gift igen 30. oktober 1789 med Else Jesdatter fra Seem. Hun var født 1760. Heller ikke i dette ægteskab fødtes børn. Christen Nielsen ejede huset, men i samme hus boede endnu en familie, nemlig hans svoger:

Mads Bundesen.

Han var broder til Christen Nielsens første kone og født på stedet 9. juli 1736. Han blev gift 24. oktober 1772 med Else Jefsdatter og de fik 5 børn:

1. Bodil Cathrine Madsdatter, født 27. maj 1773.
2. Birthe Marie Madsdatter, født 2. maj 1776.
3. Botelle Madsdatter, født 4. maj 1778. En tvilling.
4. Anne Madsdatter, født 4. maj 1778. En tvilling. Død 7. marts 1784, 5 år gammel.
5. Bunde Madsen, født 11. oktober 1780. Død 12. oktober 1792, 12 år gammel.

Mads Bundesen var ikke hjemme en lang tid af året, thi han var søfarende. Han forlod sognet med familie før 1800, thi da boede Christen Nielsen og kone alene i huset. Christen Nielsen Lambertsen døde 14. marts 1804, 67 år gammel. Hans kone, Else Lamberts, døde 11. april 1841 som almissemænd hos Jef Johansen, der da var ejer af huset. Hun blev 86 år gammel. Ejendommen var i 1824 blevet solgt til:

Jef Johansen.

Han var født 14. marts 1792 på ejendommen, V. Vedsted Vej 123. Han blev gift 12. juni 1824 med Mette Sørens datter, der var født år 1800 i Ilsted, Gørding sogn, som datter af Søren Pedersen. De fik 5 børn:

1. Johan Jefsen, født 7. maj 1825. Han blev senere ejer af ejendommen.

2. Søren Jepsen, født 11. oktober 1827.
3. Anne Jepsen, født 12. marts 1830.
4. Anne Marie Jepsen, født 3. februar 1833.
5. Jens Nielsen Jepsen, født 22. juli 1835. Død 23. september 1839, 4 år gammel.

Jef Johansen var skomager. Han var pukkelrygget og svagelig og døde 7. juli 1842, 50 år gammel. Hans kone, Mette Sørensdatter, døde 6. juni 1841, 41 år gammel. Ejendommen blev 9. maj 1843 skødet til sønnen:

Johan Jepsen.

Han var født på stedet 1825 og blev gift 15. november 1851 med datteren fra nabogården, Skoleallé 14. Hun hed Kirsten Olesdatter og var født 7. august 1822. De fik 2 børn:

1. Mette Kirstine Johansen, født 3. august 1854. Gift 1878 med Niels Sørensen fra Spangsbjerg. De overtog senere ejendommen.
2. Anne Marie Johansen, født 20. april 1857. Hun blev gift 28. april 1882 med husejer i Roager, Hans Johansen Sørensen, der var født i Jerne sogn 4. februar 1857.

Johan Jepsen var skomager som faderen, men han var også husmand, idet der var købt lidt jord indtil ejendommen. Johan Jepsen døde 7. maj 1893 som aftægtsmand, 68 år gammel. Hans kone, Kirsten Olesdatter, døde 28. december 1894, 72 år gammel. Ejendommen var ifølge skøde af 17. juni 1882 overladt til svigersønnen:

Niels Sørensen.

Han var født 19. maj 1854 i Spangsbjerg, Jerne sogn, og søn af husmand Søren Madsen. Han blev gift 15. november 1878 med Mette Kirstine Johansen. De fik 6 børn:

1. Sørine Kirstine Sørensen, født 7. juli 1882. Hun blev gift 27. november 1908 med Anders Jessen Lindberg. Se Sdr. Farupvej 36. Lindberg.
2. Johan Jepsen Sørensen, født 14. juli 1884. Død 5. februar 1886, 1½ år gammel.
3. Johan Jepsen Sørensen, født 19. marts 1887.
4. Søren Madsen Sørensen, født 9. juli 1889. Han blev gift 30. juni 1916 med Anne Marie Skov, født 9. oktober 1893 i Birkelev, Vodder sogn. De fik senere ejendommen.
5. Johannes Jepsen Sørensen, født 10. november 1891.
6. Hans Beck Marius Sørensen, født 26. september 1894. Han blev gift

28. december 1921 med Anna Bartholine Eriksen, der var født i Ødis 26. oktober 1895. Se V. Vedsted Byvej 7. De fik en mindre ejendom i Darum.

Niels Sørensen var slagter og husmand, men var tilstede hver gang, der solgtes jord fra gårdene i V. Vedsted, så han samlede efterhånden til en lille gård. Niels Sørensen døde 8. juli 1923, 69 år gammel. Han var da enkemand. Hans kone, Mette Kirstine, døde 19. januar 1922, 67 år gammel. Se V. Vedsted Byvej 32. Gården blev solgt 1921 til sønnen:

Søren Madsen Sørensen.

Han var født 1889 og gift 30. juni 1916 med Anne Marie Skov, der var født i Birkelev 1893. De fik i V. Vedsted følgende børn:

1. Metha Johanne Sørensen, født 22. april 1919. Gift på Røddingegnen.
2. Niels Skov Sørensen, født 26. juli 1920.
3. Uffe Sørensen, født 20. januar 1922.
4. Markus Skov Sørensen, født 3. september 1924.

Søren Madsen Sørensen lod i 1925 gården udstykke og flyttede bort fra sognet. Bygningerne blev solgt samme tid til muremester:

Kristian Bruun.

Han var født 2. november 1897 på ejendommen Vester Bjergvej 3 i V. Vedsted som søn af Kristiane og Martin Bruun. Han blev gift 1928 med Lokadia Zilke, der var født i Polen ca. 1898. De fik en søn:

Martin Bruun, født 15. juli 1929 i V. Vedsted. Han blev gift med Gerda og de ejede i flere år restauranten ved Kammerslusen. De har 3 børn, der alle bor i V. Vedsted. Lita Bruun bor V. Vedsted Vej 147, Jonna Bruun bor V. Vedsted Byvej 3 og Jens Bruun bor V. Vedsted Byvej 29. Kristian Bruun var muremester. Han blev skilt fra Lokadia og under krigen boede i stuehuset tyske soldater. Han solgte ifølge skøde lyst 3. august 1945 til:

Bent Helge Jørgensen.

Han var født 5. april 1920 på Sjælland. Han blev gift 1943 med Dora Troelsen, der var født 27. juli 1925 i V. Vedsted på gården, Sprækvej 3. De fik følgende børn:

1. Kurt Jørgensen, født 18. juni 1943 i V. Vedsted. Han overtog smedeforretningen i 1984.
2. Knud Jørgensen, født 13. juni 1945 i V. Vedsted. Han er uddannet møbelsnedker. Se Sprækvej 1.

3. Jens Jørgensen, født 9. december 1949 i V. Vedsted. Han er V.V.S.mand. Se Sprækvej 4.
 4. Ove Jørgensen, født 1. august 1956. Han er gift med Aase Sørensen. De bor i Bramming.
 5. Allan Jørgensen, født 9. juli 1960 i V. Vedsted. Uddannet indenfor bankvæsenet. Han er gift med Birthe Laugesen. De bor i Galten.
- Bent Jørgensen var uddannet smed hos Ebbe Pedersen i V. Vedsted. Mandøvej 7. Han købte stedet her ifølge skøde lyst 3. august 1945 af Kristian Bruun. Et gammelt stuehus og gamle landbrugsbygninger. Her oparbejdede han en stor smedeforretning, hvor der blev bygget smedie og hal. Han blev syg og døde 22. oktober 1966 på Grindsted sygehus, 46 år gammel. Hans enke, Dora, drev forretningen videre ved hjælp af et par sønner. Hun døde 16. september 1983, 58 år gammel. Der blev holdt skifte og i 1984 blev forretningen overdraget til:

Kurt Jørgensen.

Han var som nævnt født 1943. Han blev gift 1964 med Brunhild Brümmer, der var født 27. maj 1942 i Sdr. Brarup, Sydslesvig. Hun er datter af Martha Jahn og Wilhelm Brümmer, der døde i Hvide Rusland 1942. Kurt og Brunhild har 2 børn:

1. Tonny Brümmer Jørgensen, født 14. marts 1964.
 2. Vivian Brümmer Jørgensen, født 17. april 1966. Hun bor sammen med John Schmidt i huset V. Vedsted Vej 143.
- Kurt er smed og Brunhild er fabriksarbejder. Kurt Jørgensen ejede fra 1970 til 1984 huset V. Vedsted Byvej 25. Se der.

V. Vedsted Byvej 7

Her bor Jonna Jørgensen og Ejner K. Stokbæk. Huset er bygget 1905 og bygherre var:

Lars Jørgen Eriksen.

Han var født 25. april 1860 i Veilby sogn på Fyn. Han var søn af husmand, Erik Jørgensen og Ane Kirstine Larsdatter. Lars J. Eriksen blev gift i V. Vedsted kirke 26. oktober 1894 med Ane Kathrine Marie Johansen, der var født 8. november 1871 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 2, og datter af urmager Christian D. Johansen. Lars J. Eriksen var gendarm ved grænsegendarmeriet. Først boede ægteparret i Ødis

sogn, senere flyttede de til Seem og i 1895 bosatte de sig i V. Vedsted i det nyopførte hus. Grunden blev købt af Bojle Nissen, der boede i en af bygningerne fra den gamle, nu nedlagte skole. Grunden omfattede også Mandøvej 2. I 1917 købte Lars J. Eriksen også det sidste hus, som havde tilhørt den gamle skole indtil 1872. Huset her blev nedrevet. I 1929 blev her bygget et nyt hus. Se Mandøvej 4. Ane og Lars J. Eriksen fik 3 børn:

1. Anna Bartholine Eriksen, født 26. oktober 1895 i Ødis sogn. Hun blev gift 28. december 1921 med Hans Beck Marius Sørensen, der var født i V. Vedsted 26. september 1894 på ejendommen V. Vedsted Byvej 6. Husmand i Darum.
2. Ernst Kristian Eriksen, født 1. marts 1900 i Ødis sogn. Han blev gårdejer af Korsvejgaard. Nu Skoleallé 14 under Ungdomshøj-skolen.
3. Kristian Jørgen Eriksen, født 21. januar 1903 i Seem sogn. Han overtog huset her i 1939.

Kristian Jørgen Eriksen.

Han var født i Seem 1903 og blev gift med Laura Eriksen ca. 1932. Han købte sammen med broderen, Ernst Eriksen, gården, Skoleallé 14, i 1924. De drev i mange år en omfattende vognmandsforretning. I 1942 solgte han sin part af gården til Ernst Eriksen. Kristian Eriksen fik efterhånden flere bestillinger. Han fik brevsamlingsstedet eller posthuset og senere telefoncentralen. Han var i en årrække kæmner i V. Vedsted kommune. I ægteskabet med Laura fødtes 3 børn:

1. Erik Eriksen, født 19. april 1933. Han blev gift 28. juni 1958 med Kirsten Risbjerg Nielsen, der er født 14. august 1941 i Frederikshavn. Erik arbejdede i mange år i Rødning hos Lindberg. Nu hos Brdr. Holst Sørensen.
2. Ruth Eriksen, født 14. april 1936. Gift 24. marts 1962 med Helge From Pedersen. Se V. Vedsted Vej 143. Bor nu Storegade 37, Skærbæk.
3. Leif Eriksen, født 24. november 1945. Gift 29. januar 1968 med Agnes Hansen, der er født 23. februar 1943 i Kalvslund. De har 2 børn, Jørgen og Britta. De bor Gravsgade 25 i Ribe.

Kristian Eriksen døde 16. december 1982, 79 år gammel, og Laura døde 7. januar 1984, 73 år gammel. Børnene arvede huset og solgte ifølge skøde lyst 5. marts 1985 huset til:

Jonna Jørgensen og Ejner K. Stokbæk.

Ejner K. Stokbæk er født 17. december 1960 i Øster Vedsted som søn af Jutta og Egon Stokbæk. Han bor sammen med Jonna Jørgensen, der er født 2. december 1963 som datter af Ane og Leif Jørgensen i Gredstedbro. De har 2 børn:

1. Nanna Marie Stokbæk, født 22. juni 1989 i V. Vedsted.
2. Michael Kristian Stokbæk, født 15. august 1991 i V. Vedsted.

Han er el-installatør og hun er assistent.

V. Vedsted Byvej 8

Her bor Inger og Carl Schack. Huset er opført 1960 som selvbyggeri. Grunden er købt af Ingers far, Thomas Hansen. Carl F. Schack er født 11. februar 1939 som søn af Birthe og Peter Schack, Ribe. Han blev gift 10. september 1960 med Inger Hansen, der er født 15. december 1942 i V. Vedsted i huset V. Vedsted Byvej 14 som datter af Mary og Thomas Hansen. Inger og Carl Schack har 3 børn:

1. Conny H. Schack, født 4. august 1961. Hun bor Lyngtoft 1 i Hviding. Fabriksarbejder.
2. Susanne Schack, født 22. juni 1965. Gift 1989 med Henrik B. Christensen. De bor Egerntofte 7 i Egebæk.
3. Thomas Peter Schack, født 26. juni 1967. Han bor i V. Vedsted. Fabriksarbejder.

Carl Schack er murersvend og Inger Schack er rengøringsassistent.

V. Vedsted Byvej 9

Her bor Bodil og Jørgen Bram. Huset er bygget 1981. Grunden er købt fra gården, V. Vedsted Byvej 23. Jørgen Bram er født 4. juli 1949 i Ribe som søn af Ella og Einar Bram. Han blev gift 27. december 1979 med Bodil Smidt Hansen, der er født 31. januar 1947 i Skærbæk som datter af Hilda og Christian Hansen. Hilda var født Nielsen 6. april 1909 i Raahede. Bodil og Jørgen Brams børn:

1. Uffe Bram, født 14. februar 1975 i Fredericia.
2. Stine Bram, født 22. februar 1981 i Ribe.

Jørgen Bram er linjemester ved E.A.S.V. og Bodil er lærer.

V. Vedsted Byvej 12

Dette hus er opført 1955 med beboelse og butik til købmandsforretning. Det var *Astrid og Georg Hansen*, der lod dette hus opføre på en grund købt af Thomas Hansen i huset V. Vedsted Byvej 14. Georg Hansen var født 20. november 1914 i Enner, Tåmstrup sogn, Århus amt. Han blev gift med Astrid Hansen, der var født 12. september 1920 i Glamsbjerg på Fyn. De fik i ægteskabet en datter:

1. Ina Merete Hansen, født 18. december 1950. Hun blev gift med Finn Vedsted-Hansen fra Gram. Bor nu i Gram.

Astrid og Georg sad først til leje i huset, Sdr. Farupvej 41. I 1955 startede de en købmandsforretning i V. Vedsted i huset her. Georg Hansen var ofte syg og døde 22. januar 1968 på Ribe sygehus, 53 år gammel. Astrid drev forretningen videre, men holdt op i 1970-erne og fik derefter postkontor, som hun bestyrede til sin død den 2. december 1988. Hun blev 68 år gammel. Det blev datteren, Ina Merete, der arvede huset, som nu, da disse linier skrives, er til salg. Lejeren af huset er:

Anne-Marie Prange Madsen.

Hun er født Lauridsen 30. november 1949 som datter af Wilhelmine og Jørgen Lauridsen. Hun blev gift 3. november 1973 i V. Vedsted kirke med Ove Madsen. Et barn:

1. Jørgen Prange Madsen, født 23. juni 1980 i Esbjerg.

Anne-Marie bor ene med sønnen i huset, idet hun er skilt.

V. Vedsted Byvej 14

I dette hus bor Mary Hansen, der er enke efter Thomas Hansen. Huset blev bygget 1939 på en grund købt af Kristian Bruun på ejendommen V. Vedsted Byvej 6. Thomas Hansen købte i 1947 yderligere jord til grunden af Kristian Bruun og på denne jord ligger husene V. Vedsted Byvej 8 og 12.

Thomas Hansen.

Han er født 28. januar 1914 i Ribe og blev gift 28. november 1935 med Mary Beck, der er født 28. februar 1914 på ejendommen, Tørvevej 24,

Sdr. Farup Mark. De fik følgende børn:

1. Bøjle Hansen, født 26. februar 1936 i Ribe. Gift 19. maj 1961 i Seem med Marie Hansen. Han er arbejdsmand og de bor Bispegade 29, Ribe.
2. Ruth Hansen, født 28. august 1937 i V. Vedsted. Gift 31. maj 1960 med Theodor Andreasen. Se under V. Vedsted Vej 109.
3. Dagny Hansen, født 10. november 1938 i V. Vedsted. Gift 7. maj 1959 med Peter Madsen, der er gårdejer i Gl. Hviding.
4. Svend Hansen, født 14. april 1941 i V. Vedsted. Gift 6. juli 1968 i Døstrup med Anita Hansen. Han er chauffør. De bor Lundgaardsvej 47, Ribe.
5. Inger Hansen, født 15. december 1942 i V. Vedsted. Gift med Carl Schack. Han er murersvend. De bor V. Vedsted Byvej 8.
6. Elias Hansen, født 1. december 1944 i V. Vedsted. Gift 19. juli 1968 i Give med Britta Hansen. Han er chauffør. De bor Grønnevej 4, Nr. Farup.

Thomas Hansen var arbejdsmand. Han døde 13. juli 1988, 74 år gammel. Mary Hansen bor nu alene i huset.

V. Vedsted Byvej 16

Dette hus er bygget i 1895 på en grund, som blev købt af Søren Hansen Lausten, hvis fødehjem lå lige over for Vadehavsbageriet i V. Vedsted. Dette hus forsvandt i 1895 ved opførelsen af efterskolen. Byggerunden blev solgt til:

Valdemar Jacobsen Hald.

Han var maler og født 3. maj 1871 i Viborg som søn af skomager Gunder Jacobsen Hald. Valdemar Hald blev gift i V. Vedsted kirke 27. juni 1895 med Marie Kirstine Beck, der var født 10. april 1870 i Skærbæk som datter af gårdmand Andreas Beck og Maren Pedersdatter. Hun var af gammel Skærbækslægt. Marie og Valdemar Halds børn:

1. Andreas Beck Hald, født 17. april 1896. Han døde 12. december 1910, 14 år gammel.
2. Gunnar Hald, født 4. marts 1900. Han overtog huset og forretningen efter faderen.
3. Magnus Hald, født 21. januar 1905. Han blev uddeler i Hviding

Brugsforening. Ugift.

4. Knud Hald, født 10. juni 1913. Han døde 6. august 1917, 4 år gammel.

Valdemar Hald var en meget dygtig maler. Han døde 1938. Hans kone, Marie Kirstine, døde 1928. I 1938 blev huset overtaget af sønnen:

Gunnar Hald.

Han fik skøde lyst 7. juni 1938. Han var født 4. marts 1900 og var maler ligesom faderen. Han blev gift med Maren Mathiasen, der var født 14. december 1896. De fik ingen børn. Hun døde 20. juni 1950, 53 år gammel. Gunnar Hald døde 16. maj 1979, 79 år gammel. Huset blev nu overtaget af arvingerne. De solgte det i 1979 til:

Preben Nielsen.

Han er født 22. december 1952 i Varde som søn af Eline og Viggo Nielsen. Han blev gift 18. maj 1985 i V. Vedsted kirke med Anne Birthe Nielsen, der er født i Ringe på Fyn den 21. juni 1955 som datter af Gerda og Viggo Nielsen. Anne Birthe og Preben Nielsen har 2 børn:

1. David Viggo Nielsen, født 26. juli 1984 i Esbjerg.

2. Winnie Geraldine Nielsen, født 21. april 1986 i Esbjerg.

Preben er arbejdsmand og Anne Birthe er køkkenleder.

V. Vedsted Byvej 18

Dette hus blev bygget 1978 på en grund, som Hans Madsen Pedersen købte 1959 af maler Gunnar Hald. Det var Hans Madsen Pedersens enke, Elly Pedersen, som i 1978 lod huset bygge. Hans M. Pedersen var død 11. november 1976. Elly og Hans Madsen havde indtil da boet i ejendommen V. Vedsted Byvej 20. Se videre angående Hans M. Pedersen under dette nummer. I 1985 solgte Elly Pedersen huset på grund af sygdom til:

Alf Okholm.

Han var født 20. februar 1918 i Okholm på gården, Ulvehøjvej 16. Det var også denne gård, som Birthe og Alf Okholm havde haft, før de købte huset her. Angående familieforhold se Ulvehøjvej 16.

V. Vedsted Byvej 20

Dette hus er opført 1952 på en grund købt af maler Gunnar Hald. Det var Hans Madsen Pedersen, der lod dette hus opføre.

Hans Madsen Pedersen.

Han var født 7. juli 1920 i Kragelund, Bække sogn, og var en tvilling. Han var søn af Niels Lassen Pedersen og Bodil Jørgensen. Se videre V. Vedsted Vej 137. Hans Madsen blev gift med Elly Hermansen, der var født 20. april 1922 i Hviding som datter af murer Herman Hermansen og Anne Marie Hermansen. Elly og Hans Madsen fik 2 børn:

1. Niels Herman Pedersen, født 16. juli 1947. Gift 13. maj 1972 med Tove Nissen. Han er overassistent, og de bor Rylevænget 8 i Ribe.
2. Anne Bodil Pedersen, født 8. august 1949. Gift 1971 med Jens Erik Paulsen. De bor Tornskadevænget 3 i Ribe. Hun er sparekasseassistent, og han teknisk tegner.

Hans Madsen Pedersen drev i mange år en vognmandsforretning med to lastbiler. Han døde 11. november 1976, 56 år gammel. Hans enke, Elly Pedersen, drev forretningen videre et par år, men solgte i 1978 huset med garager til Steffen Lund. Hun lod bygge på en nabogrund, som var købt i 1959 af Gunnar Hald. Se V. Vedsted Byvej 18.

Steffen Birger Lund.

Han fik skøde på ejendommen lyst 14. september 1978. Han er født 3. juni 1956 i V. Vedsted som søn af Inger og Svend Aage Lund, der senere boede i det gamle Sdr. Farup mejeri. Steffen Lund var gift med Mona Schmidt, og de havde to børn. Steffen Lund havde autoværksted i de tidligere garageanlæg. Han flyttede i 1980-erne fra V. Vedsted, men er stadig ejer af ejendommen. Både beboelse og værksted er nu udlejet. I huset bor nu Brinie Petersen og René H. Jensen. Værkstedet er udlejet til Dennis Schmidt.

V. Vedsted Byvej 22

Dette hus er bygget 1953 på en grund købt af sygeplejerske Johanne Johansen, der ejede ejendommen V. Vedsted Byvej 28. Manden, der lod huset bygge, var:

Vagn Aage Petersen.

Han er født 10. februar 1930 i Købelev ved Nakskov som søn af Maria Kamilla og Thorkild Valdsted Petersen. Vagn Aage er gift med Thyra Sørensen, der er født 16. april 1923 på gården Ulvehøjvej 11 i V. Vedsted. Thyra og Vagn Aage fik 3 børn:

1. Kjeld Petersen, født 19. august 1949 i V. Vedsted. Gift med Gitte Petersen. De bor i Gesten.
2. Visti Petersen, født 9. april 1957 i V. Vedsted. Han bor Rønnevej 12 i Hviding.
3. Freddy Petersen, født 9. april 1957 i V. Vedsted. Gift 26. juli 1986 med Aase Hohwii Tegewaldt. De bor Ulvehøjvej 7 i V. Vedsted. Se der.

Vagn Aage Petersen er specialarbejder. De bor stadig i huset.

V. Vedsted Byvej 23



Denne gård ejes i dag af Niels Juel. Gården hører til blandt de gårde, som har ligget omtrent samme sted siden middelalderen. I slutningen af 1300-tallet og begyndelsen af 1400-tallet ejedes gården af slægten Frille fra Ribe. Fra denne slægt kom den under domkapitlet i Ribe. Derefter blev den af kongen udlagt til det nyoprettede ryttergods i 1673. I 1722 blev gården her sammen med andre købt af amtsforvalter Nicolaj Clausen til Løgumkloster. Den blev i Clausenslægten, indtil

den kom under kaptajn Mylford til Søvig i 1880-erne. Gården blev omkring 1790 købt til selveje. Gården hørte indtil 1864 til den kongerigske del af V. Vedsted. Den første fæstebonde, som vides at have boet på gården her, var:

Hans Andersen.

Han var født ca. 1620 og blev gift ca. 1650 med Else Nisdatter, der var født ca. 1624. I deres ægteskab fødtes datteren, Maren Hansdatter, der blev gift 1686 med Niels Michelsen fra Havervad. Det var hans anden kone. I 1659 døde Hans Andersen af pesten, og hans enke, Else, blev gift ca. 1660 med:

Jens Lauridsen Rytter.

Han var født ca. 1639 og fik med Else Nisdatter følgende børn:

1. Hans Jensen Rytter, født september 1662. Han overtager fødegården 1690.
2. Anders Jensen, født 1663. Død januar 1673, 9 år gammel.
3. Inger Jensdatter, født 1664. Hun blev gift 1690 med Hans Jensen. Se under Sdr. Farupvej 28.
4. Bodil Jensdatter, født januar 1668. Gift 1696 med Hans Bertelsen. Se under V. Vedsted Vej 113.
5. Laurids Jensen, født oktober 1669.

Jens Lauridsen havde tidligere været soldat i rytterregimentet og havde også omgang med egnens præster og rytterofficerer samt storbønder. Han fik også udvidet det fæstede areal til gården. Han fæstede sammen med bonden på gården Sdr. Kirkevej 19 en ødegård på 1 otting. Herved blev gårdens størrelse øget til 2½ otting. I 1688 blev gården sat til hartkorn: 7 tdr. 3 skp. Den 3. april 1704 døde Jens Rytters kone, Else Nisdatter, 80 år gammel. Jens L. Rytter døde 21. oktober 1715, 76 år gammel. Gården blev 1690 overtaget af sønnen:

Hans Jensen Rytter.

Han var født 1662 og blev gift 5. oktober 1690 med Barbara Jensdatter, der var døbt 9. februar 1668 og født i Sdr. Farup som datter af gårdmand Jens Hansen og Bodil på gården Sdr. Farupvej 28. Hans Jensen Rytter og Barbara Jensdatter fik 5 børn:

1. Jens Hansen, født 30. oktober 1691. Han døde 18. november 1694, 3 år gammel.
2. Laurids Hansen, født 22. januar 1693. Han døde 7. november 1696, 4 år gammel.

3. Hans Christian Hansen, født 5. november 1694. Han døde 24. november 1696, 2 år gammel. 4. Else Hansdatter, født 3. november 1696. Hun døde 19. november 1696, 16 dage gammel.

5. Hans Christian Hansen, født 4. november 1697. Han blev senere storbonde i Sdr. Farup. Se Sdr. Farupvej 24, Lindbæksminde.

Hans Christian Hansen bliver altid nævnt med efternavnet Bierum, som han fik efter sin stedfar. Han var den eneste af Hans Jensen Rytters børn, der blev over 4 år gammel. Tre døde i 1696 af børnekopper. Hans Jensen havde været soldat i rytterregimentet ligesom faderen. Han måtte før sit bryllup med Barbara Jensdatter søge om fritagelse hos rytterregimentet. Han fik ritmesterens attest dateret 30. september 1690, underskrevet af chefen Bülow. Hans nære forbindelse med rytterofficererne ses også på, at blandt fadderne ved hans børns dåb fandtes altid officerer fra rytterregimentet. Præstefamilierne fra Rejsby, Hviding og V. Vedsted var også blandt fadderne. Hans Jensen Rytter blev dog ingen gammel mand, thi han døde 14. november 1697, kun 35 år gammel. Hans enke, Barbara Jensdatter, giftede sig igen den 26. juni 1701 og nu med:

Peder Pedersen Bierum.

Han var født 18. maj 1672 i Ydre Bjerrum på Østergaard. Han var søn af Peder Nielsen Bierum og Anne Jensdatter. Han kom nu til V. Vedsted og overtog Abildgaard. I hans ægteskab med Barbara Jensdatter fødtes sønnen:

1. Peder Pedersen Bierum i september 1701. Han blev senere gift med Barbara Pedersdatter. Se videre under Sdr. Farupvej 45.

Han var eneste barn af Peder Bierum og Barbara Jensdatter. I 1716 flyttede familien fra V. Vedsted ud på Yder Bjerrum Vestergaard, som han havde fæstet. Byttet med Søren Clemmensen. Han fæstede dog samtidig jordene fra sit fødehjem Yder Bjerrum Østergaard. Bygningerne var her forsvunden, thi stedet kunne ikke beboes på grund af stormfloder. Se videre under Sdr. Farupvej 24. Abildgaard blev i 1716 overtaget af:

Søren Clemmensen.

Han var født januar 1686 i Yder Bjerrum og døbt i V. Vedsted kirke 17. januar 1686. Han var søn af Clemmen Nissen og Else Hansdatter på Yder Bjerrum Vestergaard. Søren Clemmensen blev gift 28. oktober 1714 med Anne Pedersdatter, der var født 28. maj 1695 i Okholm som datter af Peder Lassen. Ved dette giftermål overtog han svigerfaderens

gård i Okholm. Se Mandøvej 28. Gården i Okholm afstod Søren Clemmensen i 1716 til broderen, Hans Clemmensen, og flyttede til Abildgaard. Søren Clemmensen og Anne Pedersdatter fik i Okholm en datter:

Anne Sørensdatter Clemmensen, født 14. juli 1715. Hun blev gift 17. februar 1740 med Peder Pedersen Præst fra Øster Vedsted.

Efter at have født denne datter døde Søren Clemmensens kone, Anne Pedersdatter, den 22. juli 1715, 20 år gammel, og han flyttede som enkemand til Abildgaard. Han blev gift anden gang 16. oktober 1718 med Maren Hansdatter, der var født 10. marts 1697 på gården V. Vedsted Vej 113. Datter af gårdmand Hans Bertelsen og Bodil Jensdatter. Søren Clemmensen og Bodil Jensdatter fik 6 børn: *Maren*

1. Clemmen Sørensen, født 16. september 1719. Han blev gårdmand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 105.
2. Bodil Sørensdatter, født 22. oktober 1720. Hun blev gift med Jef Jørgensen fra Rejsby. De overtog hendes fødegård.
3. Hans Sørensen, født 16. oktober 1722.
4. Else Sørensdatter, født 20. september 1727. Hun døde 23. juni 1730, 2½ år gammel.
5. Jens Sørensen, født 6. november 1730.
6. Laurids Sørensen, født 13. august 1732. Død 7. juli 1753, 21 år gammel.

Søren Clemmensen var ret nært beslægtet med sin kone, Maren Hansdatter, idet hans fader var broder til hendes mormoder, der også boede på gården her. Søren Clemmensen døde på gården 14. januar 1757, 70 år gammel. Maren døde 29. april 1771, 73 år gammel. Gården var da overladt til svigersønnen:

Jef Jørgensen.

Han var født ca. 1714 i Rejsby som søn af bonden, Jef Jørgensen og Sidsel Nielsdatter. Se Rejsbybogen R. 5. Jef Jørgensen blev gift 12. oktober 1753 med datteren på gården, Bodil Sørensdatter. De fik i ægteskabet 2 børn:

1. Hans Laurids Jepsen, født 27. august 1755. Han overtog senere gården.
2. Sidsel Marie Jepsdatter, født 19. juni 1758. Hun blev gift 1787 med Niels Pedersen Borrige, kromand i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 127. Jef Jørgensen døde 10. september 1770, 56 år gammel. Der var nu ingen til at overtage fæstet af gården, idet sønnen Hans Laurids kun var 15 år gammel. Det blev bestemt, at han skulle overtage gården i 1778

og indtil den tid blev gården bortfæstet til:

Holdner Madsen.

Han var født i Sdr. Farup 8. april 1738. Se Sdr. Farup matr.nr. 40. Han boede først i Sdr. Farup, men 1771 flyttede han ind på gården i V. Vedsted. Han var gift 9. juni 1770 med Jeng Hansdatter, der var født i Hillerup 1746. De fik 6 børn:

1. Maren Holdnersdatter, født 6. august 1770 i Sdr. Farup.
2. Hans Holdnersen, født 9. juli 1771 i V. Vedsted. Død 12. august 1771.
3. Karen Holdnersdatter, født 13. oktober 1773.
4. Hans Holdnersen, født 23. marts 1775. Død 19. september 1775.
5. Hans Holdnersen, født 4. september 1776.
6. Mads Holdnersen, født 3. august 1777.

I 1778 måtte Holdner Madsen afgive fæstet af gården og flyttede ind i et hus, som var bygget i toften syd for gården. Se Mandøvej 6. Nu gik gården over til:

Hans Laurids Jepsen.

Han var som nævnt født her på gården 27. august 1755. Han blev gift første gang 1780 med Maren Japsdatter, der var født 1753. Hun fik en dødfødt datter den 30. december 1780 og døde samme dag, 27 år gammel. Hans Laurids Jepsen blev gift anden gang 6. juli 1781 med Giertrud Jannicksdatter, der var født på Tornbækgaard 21. august 1754 og datter af Jannick Sørensen og Kirsten Andersdatter Vandborg. Se Ulvehøjvej 4. Hans Laurids Jepsen og Giertrud fik 3 børn:

1. Jef Hansen, født 1. juni 1782.
2. Maren Hansdatter, født 15. september 1783. Hun blev gift med Anders Truelzen.
3. Bodil Hansdatter, født 10. juli 1785.

Hans Laurids Jepsen fik ved udskiftningen en gård på 111 tdr. land. Han blev dog ingen gammel mand. Han døde 22. marts 1788, 32 år gammel. Giertrud Jannicksdatter blev gift igen den 10. oktober 1788 og nu med:

Jens Andersen.

Han var født 1752 i Brøns og blev døbt 10. marts. Han var søn af gårdmand Anders Hansen og Else Jensdatter. Jens Andersen og Giertrud fik ingen børn. Jens Andersen døde 30. marts 1832, 80 år gammel, og Giertrud Jannicksdatter døde 27. november 1844, 90 år

gammel. De havde da været aftægtsfolk siden 1809, da de afstod gården til Giertrud Jannicksdatters datter af første ægteskab og hendes mand:

Anders Truelsen.

Han var født i Vester Aabølling, Brøns sogn, 5. november 1775 og søn af Truels Andersen og Karen Hansdatter. Anders Truelsen blev gift med Maren Hansdatter fra gården her 18. oktober 1804 i V. Vedsted kirke. De nygifte fik først en gård i V. Aabølling, men i 1809 fik de hendes fødegård i V. Vedsted. Abildgaard. De fik 10 børn:

1. Jens Andersen Holm, født 25. februar 1806 i V. Aabølling. Død 1. juli 1826, 20 år gammel.
 2. Truels Andersen Holm, født 1807 i V. Aabølling. Død 8. april 1822, 14½ år gammel.
 3. Giertrud Andersdatter, født 15. april 1810. Hun blev gift 17. september 1843 med Morten Nielsen Snedker i Vorbasse.
 4. Karen Andersdatter, født 27. februar 1812.
 5. Kirstine Andersdatter, født 7. juni 1814.
 6. Hans Lauridsen Andersen, født 24. august 1816. Død 1. december 1816.
 7. Kirsten Andersdatter, født 1. december 1817.
 8. Hans Andersen, født 12. november 1821. Han døde 28. juli 1847, 25 år gammel.
 9. Truels Andersen, født 25. februar 1823. Han fik fødegården 1852.
 10. Jannick Andersen, født 31. juli 1825. Han blev gift 22. marts 1825 i V. Vedsted med Cecilie Christiane Bennetsen fra Gram. De fik en gård i Terpager, Sneum sogn. De fik der en søn og tre døtre, som alle blev gift og bosat i V. Vedsted. Se videre Mandøvej 7 i V. Vedsted.
- Anders Truelsen var sognefoged for de kongerigske dele af V. Vedsted sogn. Han døde 1. december 1842, 67 år gammel af brystsyge. Hans kone, Maren Hansdatter, døde 19. juli 1852, 69 år gammel. Kort før sin død skødede hun gården til sin søn:

Truels Andersen.

Han var født 25. februar 1823 på gården og blev gift 1848 med Anne Kirstine Andersen, der var født 18. november 1818 i Okholm på gården, Mandøvej 28. Hun var datter af gårdmand Anders Pedersen Truelsen og Kirsten Jepsdatter. Truels Andersen og Anne Kirstine fik i deres ægteskab 3 børn:

1. Anders Truelsen, født 23. juni 1850. Han overtog gården 1879.

2. Kristine Truelsen, født 23. oktober 1853.
3. Maren Truelsen, født 27. juli 1856. Hun blev gift 1. april 1881 med Mads Olufsen Ravn, der var født i Oksenvad 6. januar 1858. Truels Andersen døde 21. april 1888, 65 år gammel, og hans kone, Anne Kirstine, døde 21. januar 1893, 74 år gammel. De var da begge aftægtsfolk på gården. Gården var da overtaget af sønnen:

Anders Truelsen.

Han var født 23. juni 1853 og blev gift 8. oktober 1881 med Malene Kristine Lauridsen, der var født 18. december 1854 i Oksenvad. I deres ægteskab fødtes sønnen:

1. Truels Andersen Truelsen, født 16. august 1882. Han fik gården 1905.

Anders Truelsen fik skøde på gården 11. maj 1879. Han drev gården frem til 1905, da han overlod den til sønnen, Truels A. Truelsen. Han lod da opføre et aftægtshus på toften nord for gården. Se V. Vedsted Byvej 25. Her døde Anders Truelsen den 4. april 1923, 69 år gammel. Hans kone, Malene, døde 31. oktober 1929, 75 år gammel, hos sønnen, Truels Truelsen i Sdr. Farup.

Truels Andersen Truelsen.

Han var født 1882 og blev gift 16. august 1905 med Augusta Cathrine Henningsen, der var født i Rørkjær 1. december 1883 som datter af gårdmand Johannes Henningsen og Johanne Marie Jansen i Rørkjær. Truels Truelsen fik skøde på gården i 1905, men solgte den igen i 1908 og købte Harreslund i Sdr. Farup. Se videre Sdr. Farupvej 42. Abildgaard i V. Vedsted blev nu købt af sognepræsten:

Otto Rosenstand.

Han var nu ejer af gården til 1918, da han lod den udstykke og solgte bygningerne med hovedparcellen til:

Klaudi Bruun.

Han var født 18. marts 1892 på ejendommen, Vester Bjergvej 3 i V. Vedsted og havde overtaget denne i 1917. I 1918 flyttede han nu ind på gården her. Han var ugift og hos sig havde han som medhjælp sin ugifte søster, Else. Hans gamle forældre, Kristiane og Martin Bruun, fulgte med på aftægt. Kristiane Bruun døde 22. juli 1950, 85 år gammel, og Martin Bruun døde 22. december 1951, 95 år gammel. Klaudi Bruun solgte gården 1957 og flyttede sammen med søsteren

ind i huset V. Vedsted Byvej 29 til broderen, Kristian Bruun. Abildgaard blev solgt ifølge skøde lyst 3. maj 1957 til:

Niels Bjerrum Jensen.

Han er født 7. oktober 1928 på gården Sdr. Farupvej 37 som søn af Meta og Ingvard Jensen. Niels Bjerrum blev gift 1. maj 1957 med Inger Tonnesen, der er født 5. nov. 1939 i Ribe. Datter af Hansine og Andre Tonnesen. Inger og Niels Bjerrum fik 3 børn:

1. Ingvard Jensen, født 11. december 1957 i V. Vedsted. Gift 1987 med Britta Lolk, som er datter af Inge og Karl Ejner Lolk i Fole. De bor Kløjsvej 3 i V. Vedsted.
2. Birthe Jensen, født 24. februar 1959 i V. Vedsted. Hun bor i Sdr. Hygum.
3. Irene Jensen, født 12. december 1961 i V. Vedsted. Hun er gift med Chr. Haagensen. De bor Jasminvej 6 i Bramming.

I 1966 overtog Niels Bjerrum Jensen fødegården, Sdr. Farupvej 37, og flyttede til Sdr. Farup. Abildgaard blev ifølge skøde lyst 7. maj 1966 solgt til:

Niels Juel.

Han kom fra gården Skoleallé 14. Se der. Niels Juel er født 8. september 1922 i Langetved, Rødding sogn, som søn af Maren og Marius Juel. Niels Juel blev gift 19. maj 1951 i Kalvslund kirke med Ellen Kjær, der er født 29. oktober 1930 som datter af Dagny og Knud Kjær i Kalvslund. Ellen og Niels Juel har 3 børn:

1. Knud Kjær Juel, født 15. august 1952 i Grisbæk. Han er gift med Inger Rasmussen i Gentofte rådhus 1. februar 1988. De bor i Charlottenlund. Han er cand.stat.
2. Henning Hesselberg Juel, født 27. september 1955 i Grisbæk. Gift 1984 med Helene Juul Andersen. De bor V. Vedsted Byvej 49. Se der.
3. Britta Hesselberg Juel, født 4. juli 1961 i V. Vedsted. Hun er gift med Erik Bruun, der er tømrer. De bor i Vester Lindet.

Abildgaard fremtræder i dag som en gammel vestslesvigsk gård, dog ikke med stråtag. I 1981 var der til gården 26 ha.

V. Vedsted Byvej 24

Dette hus er opført 1961 som arbejderbolig på en grund købt 1960 af sygeplejerske Johanne Johansen i ejendommen V. Vedsted Byvej 28. Huset blev opført som bolig for:

Ruth Okholm.

Hun er født 1. sept. 1927 på Fyn og har tidligere boet i V. Vedsted sammen med sin mand, Klaus Okholm. De boede Sdr. Kirkevej 13 og 27. Se der. Efter at være skilt lod hun bygge dette hus og boede her, til hun blev gift påny med Karl Jensen, der er født 25. januar 1924 på gården, Tøndervej 47. Se der. Ruth Okholm flyttede ind på denne gård og solgte huset her til broderen:

Jens Rasmussen.

Han fik skøde lyst 14. april 1967. Han solgte dog huset året efter til:

Peter Nielsen Lorentsen.

Han fik skøde lyst 3. maj 1968. Han var fisker og født 15. januar 1945 på gården, Skoleallé 2 i V. Vedsted. Han blev gift 10. april 1966 med Vera Petersen, der er født 8. november 1949. Deres børn født i V. Vedsted:

1. Marianne Lorentsen, født 18. maj 1966.
2. Aage Lorentsen, født 15. februar 1970.
3. Kent Lorentsen, født 24. maj 1976.

Peter Lorentsen fik huset udbygget væsentligt og moderniseret. I 1985 solgte han huset og flyttede til Janderup. Huset blev solgt til:

Alice Radmer og Arly Hansen.

Arly Hansen er født 25. december 1944 i Nr. Aaby på Fyn som søn af Rosa og Holger Hansen. Han bor sammen med Alice Radmer, der er født 14. juni 1947 som datter af Anna og Aage Skaarup. I huset bor også en søn: Jens Radmer, født 27. februar 1974. Huset er købt 1985 af Peter Lorentsen.

V. Vedsted Byvej 25

I dette hus bor i dag Charlotte og Aage Rasmussen. Huset er bygget 1902 som aftægts hus til gården, V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard.

Gårdmanden, der lod huset opføre, var:

Anders Truelsen.

Han var født på Abildgaard 23. juni 1853 og gift med Malene Kristine Lauridsen. Se videre under V. Vedsted Byvej 23. Anders Truelsen døde her i huset den 4. april 1923, 69 år gammel. Hans enke, Malene, flyttede til sønnen, Truels Truelsen, på gården, Sdr. Farupvej 42, Harreslund, hvor hun døde 31. oktober 1929, 75 år gammel. Hun havde i 1923 solgt huset til:

Mette Marie Riber.

Hun var født 18. marts 1865 og var enke efter Niels Andersen Okholm. Se videre under Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. Hun boede nu i huset til sin død den 2. maj 1939. Hun blev 74 år gammel. Hendes søn Peder Riber Okholm arvede huset og solgte det i 1940 til:

Kirstine Andreassen.

Hun var født 28. oktober 1875 i Normsted med navnet Bastian. Hun var enke efter Andreas Lauridsen Andreassen. Se videre under gården, Sdr. Kirkevej 19, Gammeljord. Hun boede i huset en tid sammen med søsteren Ingeborg og hendes mand, Laurids Schmidt, men var ejer af huset. Kirstine Andreassen døde 5. september 1966, 90 år gammel. Huset blev solgt ifølge skøde lyst 19. november 1964 til:

Bent Helge Jørgensen.

Han var smed i V. Vedsted og boede i huset V. Vedsted Byvej 6. I huset boede herefter sønnen, Kurt Jørgensen og Brunhild. I 1970 solgte Bent Jørgensens enke, Dora, huset til sønnen:

Kurt Jørgensen.

Han foretog i 1978 en fuldstændig ombygning af huset indvendig. I 1984 overtog han smedeforretningen med hus og flyttede så til V. Vedsted Byvej 6. Huset her solgte han 1. april 1984 til:

Aage Rasmussen.

Han er født 24. februar 1960 i Janderup som søn af Esther og Hans Rasmussen. Se V. Vedsted Vej 40. Han blev gift 12. oktober 1989 på Ribe rådhus med Charlotte Poulsen, der er født 17. december 1959 på Mandø som datter af Henny og Kaj Poulsen. Charlotte og Aage Rasmussen har 2 børn:

1. Kathrine Rasmussen, født 20. juli 1986 i V. Vedsted.
 2. Anne-Sofie Rasmussen, født 18. november 1989 i V. Vedsted.
- Aage Rasmussen er arbejdsmand og Charlotte er børnehavepædagog.

V. Vedsted Byvej 26

Dette hus er bygget 1972 og bygherren er:

Lars Ladefoged Sørensen.

Han er født 1. november 1910 i Lerup sogn. »Underlien«. Han er søn af Petrea Sand, født 4. august 1869 og Søren Hansen Sørensen, født 18. september 1867. Disse to er gift 29. september 1893 i Lerup kirke. Lars Sørensen blev gift 11. september 1938 i V. Vedsted kirke med Mary Anne Lindberg, der er født 26. oktober 1912, Sdr. Farupvej 36. Lindberg. Angående familieforhold se Sdr. Farupvej 36.

V. Vedsted Byvej 28



I dette hus bor i dag Jeppe Ebdrup. Huset er bygget ca. 1870 på en parcel af jorden fra den jord, der tilhørte en gård, som lå på Degnetoftevej 2, men som nu er borte. Gården endte i 1866 som fattiggård. Par-

cellen blev solgt 17. december 1869 af Thomas Lauridsen til en Niels Pedersens enke, men hendes navn kendes ikke. Dog har hun sikkert ladet huset opføre på den sandede jord her omkring 1870. Huset med jorden solgte hun ifølge skøde af 18. februar 1881 til:

Peder Lassen Nicolajsen.

Han var født 23. juli 1851 i huset V. Vedsted Vej 96 og søn af Nicolaj Peter Nielsen. Han blev gift 29. maj 1876 i V. Vedsted kirke med Dorothea Marie Petersen, der var født 26. juli 1855 i Nr. Løgum. De fik følgende børn:

1. Niels Christian Nicolajsen, født 11. maj 1878. Død 27. maj 1880, 2 år gammel.
2. Bodiline Nielsen Nicolajsen, født 20. maj 1882.
3. Niels Christian Nicolajsen, født 21. august 1884.
4. Theodor Nicolajsen, født 8. august 1886. Død samme dag.
5. Peter Nicolajsen, født 8. august 1886. Død 29. august 1886. Tvilling til forrige.
6. Petrea Dorothea Vilhelmine Nicolajsen, født 23. september 1887. Hun blev gift 31. maj 1909 med Launy Hermansen. Se V. Vedsted Vej 98.
7. Lovise Hansen Nicolajsen, født 25. september 1891.

Peder Lassen Nicolajsen var en af de mange små husmænd i V. Vedsted. Han gik også ud som arbejdsmand for at tjene til den ret store families daglige fornødenheder. Han døde 4. maj 1903, 51 år gammel. Hans enke blev dog boende i huset, som hun i 1908 solgte til datteren, Petrea Dorothea Nicolajsen, der blev gift med Launy Hermansen. I 1910 efter at være blevet gift solgte hun huset til:

Anton Christian Nicolajsen.

Han boede dog ikke i huset. Her boede stadig Peder Lassen Nicolajsens enke, Dorothea Marie Petersen. Hun blev i daglig tale kaldt Marie Kløj af folk i landsbyen. Vejen, som fører mod vest fra V. Vedsted Byvej på dette sted, hedder Kløjsvej. Marie Nicolajsen eller Kløj boede i huset til sin død. Huset blev i 1940 solgt til sygeplejerske:

Johanne Johansen.

Hun var ugift og hjemmesygeplejerske her på egnen. Hun fik skøde lyst 30. juli 1940. Hun ejede huset i 24 år til sin død i 1964. Hendes arvinger solgte huset i 1964 til Hans Klemmensen.

Hans Klemmensen.

Han er født 1. november 1907 i Ribe som søn af Nielsine og Hans Klemmensen. Han blev gift 1931 med Cecilie Nielsen, der var født 9. juli 1911 i Seem. Hun var datter af Margrethe og Martin Nielsen. Se Vester Bjergrvej 8. I deres ægteskab fik de en adoptivdatter:

Inger Klemmensen, født 11. marts 1936. Hun var gift med Hans Lassen og fik en søn, Hans Holger Lassen. Hun bor i dag, Høgsbrovej 14 sammen med Eigil Gothardsen. Hans Klemmensen var de første år efter giftermålet fodermester på forskellige store gårde, blandt andet på Klaabygaard. I 1946 lejede han sig ind i huset her hos sygeplejerske Johanne Johansen. Han kørte rundt som fiskehandler og kørte senere mælk til Sdr. Farup mejeri først med heste, senere med traktor. Den 14. november 1964 fik han tinglyst skøde på huset af Johanne Johansens arvinger. Han solgte siden ca. 1 ha. af den jord, som hørte til huset, til uddeler Ejnar Knudsen, V. Vedsted brugsforening. Han holdt selv 2679 m². Hans kone Cecilie døde 14. august 1969, 58 år gammel. Hans Klemmensen solgte huset 1972 til:

Egon Peder Jensen.

Han er født 9. september 1932 i Sdr. Farup på gården Sdr. Farupvej 37 og søn af Metha og Ingvar Jensen. Han boede ikke i huset, men brugte det som udlejningsejendom. Huset kaldes nu Klithuset. Den nuværende lejer er:

Jeppe Ebdrup.

Han er født 30. april 1957 i Farsø. Han er vildtforvaltningsassistent.

V. Vedsted Byvej 29

Dette hus er opført 1923 på en grund købt af Kristian S. Villadsen. Manden, der lod huset opføre, var:

Claus Moltesen Hansen Okholm.

Han havde tidligere haft gården, Ulvehøjvej 16 i Okholm. Se videre der. Efter at have afstået denne til sønnen, flyttede han nu ind i huset her sammen med sin kone, Thyra Dagmar Margrethe Schmidt. Hun døde 9. januar 1942, 75 år gammel. Claus Okholm døde 9. maj 1942, 81 år gammel. Huset blev i 1942 solgt af arvingerne til:

Kristian Bruun.

Han fik skøde tinglyst 18. december 1942. Han var født 2. november 1897 på ejendommen, Vester Bjergvej 3. Han havde tidligere ejet ejendommen, V. Vedsted Byvej 6, som han nu solgte til smeden, Bent Jørgensen. Kristian Bruun boede i huset her sammen med søsteren, Else Bruun og broderen, Klaudi Bruun, efter at Klaudi i 1957 havde solgt gården V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Se videre der. Else Bruun døde her 16. november 1983, 83 år gammel. Kristian Bruun døde 2. marts 1988, 90 år gammel. Klaudi Bruun døde 26. juni 1990, 98 år gammel. Efter Kristian Bruuns død overgik huset til hans sønnesøn:

Jens Kristian Bruun.

Han er født 11. november 1958 ved Ribe kammersluse som søn af Gerda og Martin Bruun. Martin Bruun var født 15. juli 1929 på V. Vedsted Byvej 6 og døde 29. november 1985 i Ribe. Gerda døde 5. marts 1982 i Ribe. Jens Kristian Bruun blev gift 22. december 1989 med Mette Sieljacks, der er født 30. august 1957 i Ribe som datter af Magda og Heinrich Sieljacks. Mette og Jens Bruuns børn:

1. Martin Sieljacks Bruun, født 2. maj 1987 i Esbjerg.
2. Kristian Sieljacks Bruun, født 24. april 1990 i Esbjerg.

Jens Kristian Bruun er smed og Mette Sieljacks er kontorassistent.

V. Vedsted Byvej 31

Dette hus blev bygget 1978 og det var uddeleren i V. Vedsted brugsforening, Martin Brodersen, der lod huset opføre.

Martin Brodersen.

Han er født 9. februar 1931 og gift 27. juli 1957 i Andst kirke med Maren Johanne Warming, født 17. januar 1933. De fik 3 børn:

1. Hans Jørgen Brodersen, født 5. februar 1960 i Holtum, Vejle. Han er gastekniker og bor Rønnebærparken 126, Ribe.
2. Karen Marie Brodersen, født 16. juni 1962 i Holtum, Vejle. Gift 30. april 1988 i Billund med Bent Sørensen. De bor Flintemarken, Billund. Hun er sekretær.
3. Claus Brodersen, født 16. marts 1965 i Holtum, Vejle. Han er maskinarbejder og bor Jernkærvej 12 i Ribe.

Martin Brodersen var uddeler i V. Vedsted Brugsforening fra ca. 1970

– 88. Huset her solgte Maren Johanne og Martin Brodersen den 15. februar 1992 til:

Peter Børgesen og Ingrid Birgitte Troensegaard.

V. Vedsted Byvej 32



I dette hus bor i dag Hanne Theut og Ole Thorup. Huset blev bygget 1877 – 78 og det var Ribe amtsråd, som lod huset opføre på en grund købt 1877 af Hans Tjørnelund. Huset skulle tjene som jordemoderbolig for egnen. De forskellige jordemødre, som har boet her, kendes ikke. I 1914 solgte Ribe amtsråd huset til:

Niels Sørensen.

Hans skøde på huset blev lyst 18. marts 1914. Niels Sørensen ejede også gården, V. Vedsted Byvej 6, og her findes hans familieforhold beskrevet. Niels Sørensen og hans kone, Mette Kirstine Johansen, flyttede ind i huset her i 1916. Mette Kirstine døde 19. januar 1922, 67 år gammel, og Niels Sørensen døde 8. juli 1923, 69 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt 1926 til:

Hans Christian Roager.

Han havde tidligere været møller og var ejer af møllen i V. Vedsted. Se

videre under Sdr. Farupvej 27. Den gamle mølle. Mens Hans Christian Roager boede i huset her, døde hans kone, Anna Rosine. Hun døde 10. september 1929, 52 år gammel. I 1930 flyttede Hans Chr. Roager til Brøns og solgte huset til:

Andreas Wulff.

Han var født i Hjortlund 13. november 1893 og var gift med Marie Wulff. De kom til V. Vedsted med 4 børn: Hans – Karl – Anna – Alfred. Den 5. april 1943 blev hans kone, Marie, dræbt af en bombe, som faldt ikke langt fra huset, kastet af et allieret fly. Andreas Wulff blev i 1945 gift med Pauline Marie Schmidt og flyttede ind i hendes hus, V. Vedsted Kirkevej 3. Huset her solgte han ifølge skøde lyst 6. april 1945 til:

Viggo Andersen Lund.

Han var ejer af gården, Mandøvej 20, fra 1926 til 1942. Under dette vejnummer findes hans familieforhold beskrevet. Viggo Lund var i flere år kirketjener. Han kaldte det nyterhvervede hus Fredens Bo. I 1951 flyttede han til Toftlund og huset her solgte han til:

Margrethe Madsen.

Hun var født 22. september 1908 i Sdr. Farup som datter af Mads Hansen Madsen og Ane Marie Nielsen på gården, Sdr. Farupvej 31. Hun var ugift. Hun boede nu i huset sammen med sin gamle far, Mads Hansen Madsen, der døde 27. august 1963, 83 år gammel. Margrethe Madsen døde i Esbjerg 24. april 1990, 81 år gammel. Huset blev af arvingerne solgt 1. september 1990 til:

Ole Thorup.

Han er født 6. maj 1955 i Århus og søn af Inge og Rasmus Thorup. Han bor sammen med Hanne Katrine Folkmann Theut, der er født 15. maj 1954 i Hejnsvig sogn som datter af Inge og Willi Theut. Ole er miljøkonsulent og observatør og Hanne er lærer og kunstner. De har 2 børn:

1. David Folkmann Drost, født 30. november 1980 i Fåborg på Fyn.
2. Aske Mattias Folkmann Drost, født 24. oktober 1982 i Fåborg.

V. Vedsted Byvej 36

Dette hus blev opført 1957 som arbejderbolig for:

Hans Lassen.

Han er født 1. maj 1934 i Raahede som søn af tømrer Holger Hansen i Raahede. Han var gift med Inger Klemmensen, der var født 11. marts 1936 som adoptivdatter af Cecilie og Hans Klemmensen. Se V. Vedsted Byvej 28. Inger og Hans Lassen fik en søn:

Hans Holger Hansen, født 13. juni 1954 i V. Vedsted. Han bor i Kamp, Kalvslund sogn. Han er skrothandler. Hans Lassen døde 22. februar 1992, 57 år gammel.

V. Vedsted Byvej 37

Huset blev opført 1961 og det var Ida Klinge, der lod huset opføre.

Ida Klinge.

Hun er født Jensen 14. oktober 1902 i Øster Vedsted og enke efter Johannes Klinge. Se videre angående familieforhold, Præstevej 10, Sdr. Farup. Ida Klinge døde 23. marts 1973, 70 år gammel. Huset blev i 1973 overtaget af datteren:

Esther Klinge.

Hun er født 7. december 1932 på gården, Præstevej 10 i Sdr. Farup. Hun er ekspeditrice og ugift.

V. Vedsted Byvej 39

Huset her er opført 1966 og det var Ingvar dt Jensen, der lod huset opføre.

Ingvar dt Jensen.

Han er født 15. juli 1898 på gården, matr. nr. 5 Sdr. Farupvej og gift 12. juli 1928 med Meta Mikkelsen, de er født 5. januar 1907 i Sejstrup. Se Sdr. Farupvej 37 angående familieforhold. Ingvar dt havde indtil 1966 gården i Sdr. Farup og denne overlod han nu til sønnen, Niels Bjerrum Jensen, og flyttede ind i huset her. Ingvar dt Jensen døde 10.

februar 1981 i V. Vedsted, 82 år gammel. Hans enke, Meta bor stadig i huset.

V. Vedsted Byvej 43

Dette hus er bygget 1962 og manden, der lod dette hus opføre, er:

Klemmen Mikkelsen Andersen.

Han var født 12. august 1895 i Seem som søn af Ander Truelsen Andersen. Klemmen Andersen havde tidligere været ejer af gården, Ulvehøjvej 15 i V. Vedsted. Han lod nu dette hus opføre til sig og sin hustru, Nielsine Marie Hansen, der var født 27. november 1910 i Darum. Se videre Ulvehøjvej 15. Klemmen Andersen døde 12. september 1973, 78 år gammel. Hans kone, Marie, døde 6. juni 1984, 73 år gammel. Efter hendes død blev huset købt af en sønnesøn:

Benny Andersen.

Han er født 4. marts 1959 på gården, Ulvehøjvej 10, som søn af Ingrid og Verner Andersen. Han blev gift 19. november 1988 i V. Vedsted kirke med Berit Kulmback, der er født 8. september 1961 i Hillerup, Farup sogn. Hun er datter af Minna og Klaus Kulmback, gårdfolk i Hillerup, Hillerupvej 54. Berit og Benny har 2 børn:

1. Kent Kulmback Andersen, født 14. juni 1984.
2. Bjarne Kulmback Andersen, født 3. september 1987.

Benny Andersen arbejder hos smeden, Kurt Jørgensen i V. Vedsted. Berit Andersen er kontorassistent.

V. Vedsted Byvej 49

Dette hus er opført 1950 – 51 på en grund købt af Viggo Lund fra Mandøvej 20. Manden, der lod huset opføre, var:

Johannes Hansen Madsen.

Han var født 24. september 1907 på ejendommen, Sdr. Farup Hedevej 3, som søn af Søren Madsen og Anne Dorthea Marie Pedersen. Han blev gift 1931 med Petra Madsen, der var født 18. april 1911 i Ribe. De

fik 5 børn:

1. Søren Madsen, født 16. juli 1931. Han er død.
2. Tage Madsen, født 29. november 1932. Han bor Granly 9 i Øster Vedsted.
3. Hans Madsen, født 27. november 1934. Han bor i Frederikssund på Sjælland og er vejformand.
4. Margrethe Madsen, født 4. september 1938. Hun er gift med Kaj Pedersen, og de bor Peder Downs Slippe 5 i Ribe.
5. Henry Madsen, født 9. januar 1940. Han bor i Augustenborg og er plejer.

Petra og Johannes Madsen havde boet flere forskellige steder i sognet, før de i 1951 flyttede ind i deres nybyggede hus V. Vedsted Byvej 49. Han var arbejdsmand og i mange år V. Vedsted kommunes vejmand. Petra gik ud og arbejdede ved alt indenfor landbrug. I 1979 blev huset solgt og Petra flyttede til Ribe. Huset blev solgt til:

Anne og Poul Jørgen Hansen.

De blev skilt i 1982, hvor han blev eneejer. Han gik fallit, og huset gik til tvangsauktion 22. marts 1882, hvor Petra Madsen købte det tilbage. Hun solgte det et par måneder efter til:

Henning Juel.

Han er født 27. september 1955 i Grisbæk som søn af Ellen og Niels Juel, der nu bor på gården V. Vedsted Byvej 23. Abildgaard. Henning Juel lod huset ombygge og udvide. Han blev gift 9. juni 1984 i Hviding kirke med Helene Andersen, der er født 10. januar 1962 i Hviding som datter af Inge og Harald Andersen. Helene og Henning har 2 børn:

1. Lotte Andersen Juel, født 5. september 1988.
2. Simon Hesselberg Juel, født 8. september 1990.

Henning er folkeskolelærer og Helene er sygeplejerske.

Haldsvej

En lille sidevej til V. Vedsted Byvej har fået navnet Haldsvej efter maler Gunner Hald, thi de 3 huse, der er opført ved denne vej, er opført på grunde købt fra hans ejendom.

Haldsvej 1

Dette hus er bygget 1969 og det var uddeleren i V. Vedsted brugsforening, Ejnar Knudsen, der lod huset opføre.

Ejnar Knudsen.

Han er født 11. september 1907 i Ølstrup som søn af Knud Knudsen og Anne Juditte Pedersen. Han blev gift 12. oktober 1935 i Bejsnap kirke, Ølgod sogn, med Karen Margrethe Juul, der er født 5. februar 1916 i Krusbjerg som datter af Dorte Marie Sørine Hansen og Anders Hartvig Juul. Karen og Ejnar Knudsens børn:

1. Birgit Juul Knudsen, født 27. juni 1938 i Krusbjerg, Ølgod sogn. Gift 26. marts 1960 med Laurids Pedersen, født 6. april 1934. De bor i Stakroge. Handel – Dekorator.
2. Inger Juul Knudsen, født 27. januar 1942 i V. Vedsted. Gift 26. marts 1966 i V. Vedsted kirke med Harald Viuf. De bor Glejbjerg Vestergård. Hun er uddannet økonoma.
3. Grethe Juul Knudsen, født 18. marts 1944 i V. Vedsted. Gift 6. august 1966 i V. Vedsted kirke med Hans Peder Hansen. Herreekvi-peringsforretning Tøjekspert, Jels.
4. Anders Juul Knudsen, født 1. april 1951 i V. Vedsted. Gift 7. april 1979 i Ribe domkirke med Bente Gantzel. De bor i Smidstrup, Gadbjerg. Han er prokurist.

Her i 1992 er Karen Knudsen enke og bor alene i huset. Ejnar Knudsen, der først var uddeler og siden ansat på Landbosparekassen i Ribe, døde 1. maj 1987, 79 år gammel.

Haldsvej 2

Dette hus er bygget 1963, og det var gårdejer Niels Andreasen fra gården Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord, der lod dette hus opføre. Niels Andreasen var gift med Anne Christensen. Se videre Sdr. Kirkevej 19. Anne og Niels Andreasens børn:

1. Kirsten Andreasen, født 28. oktober 1934 i V. Vedsted. Gift 1. oktober 1960 i V. Vedsted med Jørgen Knudsen. De bor i Egtved. Hun er socialrådgiver.
2. Andreas L. Andreasen, født 24. december 1938 i V. Vedsted. Gift

19. juni 1963 i Farup kirke med Anne Lise Frøsig. De bor på gården, Gammeljord i V. Vedsted.
3. Hans Erling Andreasen, født 1. marts 1942 i V. Vedsted. Gift 26. marts 1964 på Fanø med Gurli Andreasen. De bor i Hjerting ved Esbjerg. Han er kaptajn.
4. Kjeld Andreasen, født 16. oktober 1946 i V. Vedsted. Gift 10. august 1974 på Fyn med Marianne Andreasen. De bor Sdr. Farupvej 28. Han ejer Sdr. Farup Maskinstation.
- Niels Andreasen døde 18. marts 1984, 82 år gammel. Anne bor nu alene i huset.

Haldsvej 4

Dette hus er opført 1972 på en grund købt af Hellmer Schmidt, Esbjerg. Grunden havde tidligere tilhørt maler Gunner Hald. Manden, der lod huset opføre, var tidligere skoleinspektør ved V. Vedsted skole:

Jens Karl Hune.

Han var født 29. januar 1911 i Voldum som søn af Magdalene og Peder Jensen Hune. Jens Karl Hune blev gift 2. februar 1940 i Bøvling valgmenighedskirke med Solveig Beck, der var født 1. juli 1916 i Lomborg som datter af Jacobine og Anton Beck. Solveig og Jens Karl har 3 børn:

1. Jacob Hune, født 22. april 1941 i Udby skole, Holbæk. Gift 12. februar 1966 i Ribe med Merete Dahl Jeppesen. De bor Vestervold 16 i Varde. Han er læge.
2. Anne Bodil Hune, født 4. juni 1944 i Udby skole, Holbæk. Hun er ugift og bor Vegavej 45 i Højbjerg, Århus. Førtidspensionist.
3. Jon Hune, født 28. januar 1952 i V. Vedsted skole. Han blev gift 11. august 1973 i Rødding med Eva Lund. Han er arkitekt. De bor Cort Adellersgade i Århus.

I dag bor Solveig Hune alene i huset. Hendes mand, Jens Karl Hune, døde 3. december 1986 i V. Vedsted.

Kløjsvej 1

Dette hus er bygget 1979 og det var lærer på Ungdomshøjskolen,

Flemming Pedersen, der lod huset opføre. Han solgte i 1986 huset til:

Birgitte og Steffen Sybrandt.

Birgitte Sybrandt er født Hansen i oktober 1951 på Sjælland. Hun er gift med Steffen Sybrandt, der er født i august 1954 i Tønder som søn af Gerda og Svend Sybrandt. Birgitte og Steffen har 2 børn: Jonas Rosenvind Rieck og Maria Wolfrom født 1978.

Kløjsvej 3

Dette hus er opført 1987. Manden, som lod dette hus bygge, var:

Ingvar dt Jensen.

Han er født 11. december 1957 i V. Vedsted på gården V. Vedsted Byvej 23, Abildgaard. Han blev gift 2. maj 1987 i Fole kirke med Britta Lolk, der er født 1958 i Fole som datter af Inger og Karl Ejner Lolk. Britta og Ingvar dt har 2 børn:

1. Thomas Lolk Jensen, født 1986 i Sdr. Farup.
2. Jeppe Lolk Jensen, født 1988 i V. Vedsted.

Ingvar dt Jensen er uddannet smed og Britta er uddannet frisør. Hun har egen frisørsalon i huset, hvor de bor.

Kløjsvej 7

Dette hus er bygget 1987 på en grund købt 1986 af Niels Juul. Det var falckredder

Hans Jacob Johnsen,

der lod huset bygge. Han er født 1957 i Veerst som søn af Ingrid og Viggo Johnsen i Veerst. Hans Jacob blev gift 7. marts 1981 i Bække kirke med Dagmar Kragelund Ellegaard, der er født 28. juni 1957 i Fitting som datter af Elin og Adolf Ellegaard. Dagmar og Hans Jacob Johnsen har 3 børn:

1. Malene Ellegaard Johnsen, født 22. juni 1981 i Egebæk.
2. Troels Ellegaard Johnsen, født 25. august 1983 i Egebæk.
3. Lasse Ellegaard Johnsen, født 4. december 1989 i V. Vedsted.

Hans Jacob er falckredder og Dagmar er sygehjælper.

Kløjsvej 20

Dette hus er bygget 1986 og fået navnet: Chateau Kløjs. Her bor byg-
herren:

Bent Okholm.

Han er født 30. marts 1951 i V. Vedsted på gården, Ulvehøjvej 16. Han er søn af Birthe og Alf Okholm. Bent Okholm er gift 7. december 1990 på Ribe Rådhus med Birthe Elisabeth Nielsen, der er født 27. april 1961 i Esbjerg som datter af Inge og Kam Nielsen. Bent Okholm er smed og Birthe er studerende. De har en søn:

1. Jesper Alf Okholm, født 17. marts 1991.

Ulvehøjvej 1

Her bor nu Birgit og Andreas Larsen i et hus, som er bygget 1964. Om-
trent lidt sydvest herfor lå indtil 1916 et gammelt hus, som må være
bygget omkring 1750. Dette hus ejedes i slutningen af 1700-tallet af
justitsråd J. K. Fridsch i Ribe og hørte til den kongerigske del af byen.
I dette hus boede i 1787:

Jacob Eschildsen.

Han var født ca. 1743 og kom fra Velling sogn. Han blev gift i V.
Vedsted kirke 16. oktober 1781 med Anne Christensdatter, der var født
i Raahede 1747. Hun var datter af husmand Christen Jørgensen. Hun
havde, før hun blev gift et pigebarn, som var født udenfor ægteskab:
Bodil Marie Madsdatter, født i november 1772 i Raahede. Hun blev
senere gift med Søren Knudsen fra Ulvehøjvej 11. Sandagergaard. Han
var da gårdmand på Midtgaard i Lundsmark. Slægten Midtgaard. I æg-
teskabet mellem Jacob Eschildsen og Anne Christensdatter fødtes en
pige:

Anne Marie Jacobsdatter, født 27. oktober 1782. Død 27. august 1784,
1 år gammel.

Jacob Eschildsen døde 25. april 1818, 75 år gammel. Han boede ikke

i huset på det tidspunkt, thi da fik han almisse. I året 1800 var han tjenestekarl. Hans kone døde 10. juli 1814 hos datteren i Lundsmark. Ejendommen her var i 1796 afstået til:

Simon Andersen.

Han var født ca. 1750 et sted i Jylland. Han kom fra Fjersted i Spandet sogn, da han den 28. oktober 1796 blev gift med Bodil Pedersdatter fra Seem. De fik ingen børn. Simon Andersen døde 13. april 1808, 57 år gammel. Huset bliver nu købt til selveje af bonden, Anders Truelzen, på gården V. Vedsted Byevej 23. Abildgaard. Han sælger den lille ejendom 24. januar 1825 til:

Christen Nissen Johansen.

Han havde dog boet til leje i huset siden 1818, men fik i 1825 skøde på ejendommen. Christen Nissen Johansen var født 11. februar 1790 i Sdr. Farup. Se matr.nr. 41. Han blev gift 21. april 1818 med Anne Pedersdatter, der var født 27. april 1795 på gården Mandøvej 14 som datter af Peder Pedersen Morsbøl. De fik 4 børn:

1. Anne Marie Christensdatter, født 28. april 1819.
2. Peder Morsbøl Christensen, født 5. marts 1822.
3. Abelone Christensdatter, født 1. december 1824.
4. Esther Marie Christensdatter, født 16. oktober 1828. Gift 7. november 1861 med Anders Hansen. Se under Skoleallé 6. Rosengården.

Christen Nissen Johansen var husmand og skrædder. Han døde 28. februar 1861, 71 år gammel. Hans kone, Anne Pedersdatter, døde 7. marts 1870 hos datteren, Esther Marie. Hun blev 75 år gammel. Hun solgte i 1866 ejendommen her til:

Hans Tjørnelund.

Han fik skøde dateret 29. november 1866. Han var født 14. februar 1835 i Tobøl, Føvling sogn, og var søn af husmand og rebslager Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersdatter. Hans Tjørnelund blev gift ca. 1863 med Jensine Holm, der var født 31. juli 1841 i Rejsby som datter af indsider Peder Andersen Holm og Anne Jensdatter. Hans Tjørnelund og Jensine fik 9 børn:

1. Johan Gregorius Tjørnelund, født 6. oktober 1863. Se videre Vester Bjergvej 2.
2. Ane Cecilie Marie Tjørnelund, født 28. november 1865. Hun blev gift 6. november 1885 med Anders Peder Andersen. Se videre V.

Vedsted Vej 58.

3. Karoline Jacobine Tjørnelund, født 12. marts 1868.
4. Peder Andersen Tjørnelund, født 31. marts 1870. Død 15. oktober 1880, 10 år.
5. Jacobine Hansine Tjørnelund, født 17. marts 1872.
6. Edvard Tjørnelund, født 28. marts 1874. Se V. Vedsted Vej 40.
7. Marie Sofie Tjørnelund, født 26. juni 1877.
8. Julius Tjørnelund, født 26. juli 1878.
9. Anine Tjørnelund, født 15. april 1880.

Tre uger efter at have født det sidste barn døde Jensine Holm, Hans Tjørnelunds kone, 39 år gammel. Han var nu alene med mange små børn. Han blev gift igen 26. november 1881 med Bodil Kirstine Martinussen, der var født i V. Vedsted 6. december 1822 og datter af Martinus Mikkelsen og Karen Truelsdatter. Ingen børn i andet ægteskab. Jensine Holm døde 7. maj 1880. Hans Tjørnelunds anden kone, Bodil Kirstine, døde 22. september 1912, 89 år gammel. Han døde selv 20. januar 1916, 91 år gammel. Kun 2 af de mange børn blev i V. Vedsted, resten forsvandt fra sognet. Hans Tjørnelund solgte ejendommen i 1914 til Hans Mikkelsen Jørgensen, der var ejer af ejendommen, Mandøvej 14. Se videre der. Huset lod han nedrive og jorden lagt til Mandøvej 14. 50 år efter blev der atter opført huse på denne grund. Her bor nu Agnes Søndergaard og Andreas Larsen.

Andreas Hammelef Larsen.

Han lader i 1965 opføre et hus her på en grund, hvor der tidligere har ligget et hus, dog ikke helt på samme sted, men længere i vest. Det hus, som Andreas Larsen lader bygge her, er et såkaldt Ribehus. Andreas Larsen er født 2. september 1938 som søn af Lydia og Viggo Larsen, Hvide Sande. Han blev gift 28. april 1963 i Vindelev med Birgit Jensen, der er født 9. september 1943 i Øster Nykirke og datter af Karoline Grot Andersen. Birgit og Andreas Larsen har 3 børn:

1. Lisbet Hammelef Larsen, født 1. oktober 1963. Hun blev gift 28. juni 1985 i V. Vedsted kirke med Villi Iseli fra Schweiz. De bor i Zuzwil i Schweiz. Hun er sygeplejerske.
2. Bitten Hammelef Larsen, født 26. juni 1965 i V. Vedsted. Hun er socialpædagog og bor Sviegade 14 i Ribe.
3. Claus Hammelef Larsen, født 4. februar 1970 i V. Vedsted. Han er mekaniker og bor Ittinge i Schweiz.

Andreas H. Larsen er tømrer og Birgit Larsen er sygehjælper og zoneterapeut.

Ulvehøjvej 3

Dette hus blev opført 1955 som bolig for Ingrid Sørensen, enke efter gårdejer Søren Sørensen, Tornbækgaard. Ingrid var datter af sognepræsten Otto Rosenstand og født 1. september 1897. Hun blev gift 5. maj 1925 med Søren Sørensen. Se videre Ulvehøjvej 4. Tornbækgaard. Ingrid Sørensen døde 11. december 1984, 87 år gammel. Arvingerne solgte huset den 1. april 1985 til:

Flemming Friederichsen.

Han er født 10. januar 1948 i Skærbæk som søn af Nicoline og Truels Friederichsen. Han blev gift 25. september 1982 med Inge Fischer Sørensen, der er født 26. september 1954 i Esbjerg som datter af Benny og Jens Jacob Fischer Sørensen. Inge og Flemming har 2 børn:

1. Jonas Fischer Friederichsen, født 30. maj 1978 i Høm.
 2. Mikkel Fischer Friederichsen, født 30. november 1981 i V. Vedsted.
- Flemming Friederichsen er lærer og Inge Fischer Sørensen er pædagog.

Ulvehøjvej 4. Tornbækgaard



Denne gård ejes nu af Verner Sørensen. Tidligere var det en fæstegård under Haderslevhus og hørte altså til den slesvigske del af V. Vedsted.

* Dette foto viser 'Sandagergaard'

I 1400-tallet hørte gården under herregården Tovskov, som den gang lå på grænsen mellem Oksenvad og Sommersted sogne. I 1420 sad på denne gård ridderen Jon Jonsen Lille, som tilhørte adelsslægten Skram. Senere tilhørte Tovskov slægterne Reventlow og Rantzau. Ifølge mageskifteskøde af 24. juli 1583 byttede Melchior Rantzau gården med kongen, Frederik den Anden. Rantzau fik da gården Solvig ved Tønder og kongen fik Tovskov, som blev lagt under Haderslevhus. Tornbækgaard er fra 1583 fæstegård under Haderslevhus. Den første fæstebonde, som vi kender navnet på, var:

Peder Sørensen.

Han var bonde på gården fra omkring 1625 indtil en gang i 1640-erne. Han svarede i landgilde følgende: 6 mark i penge – 2 mark i gæsteri – 2 mark for fiskeri – 1 får – 1 gås – 2 høns – 1 svin – 1 ungdreier. Den næste bonde på gården var:

Niels Eskildsen.

Han var bonde på gården omkring 1660 og gården var da på 3 ottinger. Han var gift, men med hvem vides ej. I hans ægteskab fødtes en datter, Anne Nielsdatter, født ca. 1655. Hun blev gift 16. oktober 1679 med:

Ib Truelsen.

Han overtog gården 1680. Han var født på gården, Mandøvej 16 som søn af Troels Pedersen Smed og Maren Astesdatter. Ib Truelsen nævnes under forskellige navne, såsom Jep Troelsen, Jef Troelsen, Ebbe Troelsen eller Truelsen, men i kirkebogen er navnet dog mest Ib Troelsen Schmidt. I ægteskabet med Anne Nielsdatter fødtes 4 sønner:

1. Niels Ibsen, døbt 23. januar 1681. Han var senere bosat i Ribe.
2. Troels Ibsen Smed, døbt 1. juni 1684. Han blev gift i Tanderup, Nr. Farup sogn med Mette Hansdatter Windfeld, der var født 1675. Dette ægtepar blev stamforældre til slægten Windfeld.
3. Anders Ibsen, døbt 2. juli 1690. Han var født 28. juni 1690. Det blev ham, der fik fødegården.
4. Ib Ibsen, født 16. januar 1695. Han kaldes også Jef Jepsen. Han blev gift 1717 i Hviding kirke med Bendix Andersens datter, Karen, og de overtog hendes fødegård i Høgsbro. Han blev en stor mand i Hviding sogn. Han købte i 1742 gården, Sdr. Farupvej 28. Se videre der.

Ib Troelsens børn blev alle velhavende og deres efterslægt omfatter mange kendte personer. Omkring 1700 bestod gårdens bygninger af

21 fag beboelseshus, 16 fag stald og lade, 12 fag aftægtshus og 11 fag tørvelade. Besætningen var på 7 heste, 7 køer, 8 unglyskreaturer og 10 får. Endnu i 1715 var Ib Troelsen bonde på gården, men må være død få år efter. Trods det, at han var en af sognets førende bønder, har præsten ikke indført hans dødsdag i kirkebogen. Hans kone, Anne Nielsdatter, døde 4. april 1734, 85 år gammel. Den næste bonde på gården var:

Anders Ibsen.

Han var født 2. juli 1690. Han blev gift 21. juni 1711 i V. Vedsted kirke med Anne Pedersdatter Bierum, der var født 1677 i Sdr. Farup på gården, Sdr. Farupvej 42. Hun var datter af gårdmand Peder Nielsen Bierum. Deres børn var:

1. Anne Andersdatter, født 20. marts 1712. Hun døde 2 timer gammel.
2. Anne Andersdatter Ibsen, født 1713 og døbt 25. maj. Hun blev gift 20. juni 1730 med Hans Christian Hansen Bierum på gården Lindbæksminde. Se Sdr. Farupvej 24.
3. Elsbe Andersdatter, født 31. august 1715. Hun blev gift 29. december 1739 med Hans Hansen Bertelsen på gården V. Vedsted Vej 113.
4. Ib Andersen, født 3. marts 1718. Han fik ikke fødegården, men blev gift 28. november 1738 med Birgitte Hansdatter på gården Degnetoftevej 1. Overtog denne gård.
5. Dødfødt søn, født 12. marts 1721.

Anders Ibsen var både kirkeværge og sognefoged i V. Vedsted. Det var ham, som i 1739 fik udvirket, at våbenhuset ved V. Vedsted kirke blev flyttet fra den nordlige side af kirken til den sydlige. Det var ved denne lejlighed, fortælles det, at han tog en gammel døbefond eller vievandskar med og brugte det til svinetrug. Det vakte stor forargelse i sognet og han blev kaldt ugudelig. Trods forargelse og snak blev Anders Ibsen og Anne Pedersdatter Bierum efter deres død begravet inde i V. Vedsted kirke oppe foran koret. Da gulvet i koret blev omlagt i 1914, fandt man under ligstenen de to svære egetræskister, som stadig var intakte. Anders Ibsen døde 22. marts 1746, knap 56 år gammel. Anne Pedersdatter Bierum døde som aftægtskone på gården 8. april 1760. Ingen af børnene overtog gården, og den blev solgt 1750 til en mand fra Øster Vedsted ved navn, Christen Hansen. Han solgte den videre til:

Jannick Sørensen.

Han fik skøde på gården 1. februar 1751. Han var født i Brøns 1722 og døbt 27 september. Han var søn af gårdmand Søren Jannicksen og Giertrud Lauridsdatter. Den 29. oktober 1751 blev han gift med Kirsten Andersdatter Vandborg, der var født i Høgsbro 1721. Hun var datter af Anders Andersen Vandborg, der da boede i Sdr. Farup. Jannick Sørensen havde skrevet aftægtskontrakt i 1751 med Anders Ibsens enke. Ifølge denne skulle hun have en indrettet aftægtsbolig og det er muligvis det hus, som blev bygget, der hvor Refugium nu ligger. Mandøvej 10. Det var en gammel slægtsgård, som Jannick Sørensen overtog i 1751. Den havde været i samme slægt siden før 1660. Den slægt, som nu rykkede ind på gården, sidder der stadig efter 240 års forløb. Jannick Sørensen og Kirsten Andersdatter fik 9 børn:

1. Giertrud Jannicksdatter, født 19. marts 1752. Død som barn.
2. Anne Kiestine Jannicksdatter, født 5. maj 1753. Hun blev gift 22. oktober 1773 med enkemand og gårdmand, Jeppe Mortensen Lassen. Se Sdr. Kirkevej 17. Skovmark.
3. Giertrud Jannicksdatter, født 21. august 1754. Hun blev gift 6. juli 1781 med gårdmand Hans Laurids Jepsen. Se V. Vedsted Byvej 23. Abildgaard.
4. Karen Jannicksdatter, født 9. marts 1756. Hun blev gift 18. november 1785 med gårdmand Truels Andersen i Okholm. Se Mandøvej 28.
5. Anne Bjerrum Jannicksdatter, født 15. januar 1758. Død 30. marts 1762, 4 år gammel.
6. Søren Jannicksen, født 29. marts 1759. Han fik senere Tornbækgaard.
7. Anna Marie Jannicksdatter, født 1. december 1760. Død som barn.
8. Anne Bierum Jannicksdatter, født 1. september 1764 En tvilling. Hun blev gift 24. oktober 1801 med Simon Andersen. Se Smalhale 7. Gift anden gang 19. november 1808 med Eskild Sørensen fra Ø. Vedsted.
9. Kiersten Jannicksdatter, født 1. september 1764. En tvilling. Død november 1766.

Mange af Jannick Sørensens døtre blev gift med gårdmænd og i dag findes utrolig mange efterkommere af disse i V. Vedsted. I 1780 afstod Jannick Sørensen gården til sønnen, Søren Jannicksen, og han kom med konen på aftægt. Han døde 27. februar 1806, 83 år gammel, og hans kone, Kirsten, døde 12. april 1801, knap 80 år gammel.

Søren Jannicksen.

Han var født på gården 29. marts 1759. Han blev gift 19. december 1788 i V. Vedsted kirke med Anne Christensdatter, der var født 1767 i Lustrup. Hun var datter af Christen Hansen, der nu boede i Okholm. Ulvehøjvej 16. Børnene i Søren Jannicksen og Anne Christensdatters ægteskab:

1. Christen Hansen, født 22. december 1789. Død 10. oktober 1800, 10 år gammel.
2. Kirsten Marie Sørensdatter Lindbæk, født 19. januar 1791. Hun blev gift 4. november 1815 i V. Vedsted kirke med enkemand, Niels Thyssen Lauridsen, der var født 1769 på Høgsbrogaard. Nu ejet af Raahede mølle.
3. Jannick Sørensen Lindbæk, født 25. december 1792. Død 21. april 1793.
4. Jannick Sørensen Lindbæk, født 11. juli 1794. Han blev gift 7. december 1825 med Cathrine Borg, der var født i Mosbøl, Skærbæk sogn. Se videre om denne slægt under Sdr. Farupvej 24. Lindbæksminde.
5. Andreas Lindbæk, født 28. september 1795. Han døde 29. oktober 1795, 4 uger gammel.
6. Anne Marie Lindbæk, født 14. marts 1797. død 8. maj 1797, 8 uger gammel.
7. Anne Marie Lindbæk, født 8. august 1799. Død 6. januar 1800, 4 mdr. gammel.

I ægteskabet fødtes 7 børn, men kun 2 kom over barnealderen. Søren Jannicksen døde 22. november 1799, kun 40 år gammel. Hans enke, Anne Christensdatter, blev gift igen 29. november 1800 med:

Jannick Jepsen.

Han var født 7. juli 1776 på gården Skovmark, Sdr. Kirkevej 17. Han var søn af Jeppe Mortensen Lassen og Anne Kiestine Jannicksdatter. Han blev altså gift med sin morbroders enke. Han fik skøde på Tornbækgaard 25. marts 1802 og skulle skifte med Anne Cristensdatters 2 børn af første ægteskab. Her fik Jannick Sørensen Lindbæk 755 rbdl. og Kirsten Marie Lindbæk fik det halve, 377 rbdl. Efter statsbanke-rotten i 1813 gik det også tilbage for Jannick Jepsen, der måtte på låne-markedet. I hans ægteskab med Anne Christensdatter fødtes 7 børn:

1. Anne Kiestine Jannicksdatter, født 20. juli 1801. Hun blev gift 1. november 1823 med enkemand og gårdmand Hans Nielsen i Jedsted, Vilslev sogn.
2. Christiane Jannicksdatter, født 6. februar 1803. Død 1. april 1803,

3 uger gammel.

3. Christiane Jannicksdatter, født 1. september 1805. Hun blev gift med Peder Davidsen og de fik hendes fødegård.
4. Jep Lassen Jannicksen, født 30. januar 1804. En tvilling. Død 10 dage gammel.
5. Søren Jannicksen, født samme dag og død 16 dage gammel.
6. Søren Jannicksen, født 25. oktober 1809. død 8. marts 1810, ½ år gammel.
7. Anne Marie Jannicksdatter, født 6. januar 1812. Hun døde 25. januar 1812, 3 uger gammel.

Den 13. september 1820 døde Jannick Jepsen, 44 år gammel. Hans enke, Anne Christensdatter, drev gården videre ved hjælp af tjenestefolk. Hun fik stor skade på gårdens bygninger i stormfloden 1825 og var en af dem, der fik flest penge i erstatning. Hun havde født 14 børn, hvoraf 10 var døde som børn. Hun havde haft 2 mænd, som begge døde unge. Hun var dog en gammel kone, da hun døde 22 marts 1849, 82 år gammel. Tornbækgaard afhændede hun den 13. marts 1826 til sin svigersøn:

Peder Davidsen.

Han var født 6. juni 1803 i V. Vedsted kro, V. Vedsted Vej 147. Han var søn af Niels Davidsen og Anne Lauridsdatter. Han havde i 1824 overtaget kroen, men da han den 27. oktober 1825 blev gift med datteren her fra gården, solgte han kroen og flyttede ind på Tornbækgaard. Han måtte også udrede ret store beløb til Christiane Jannicksdatters søskende både hele og halve samt yde aftægt til svigermoderen. Peder Davidsen og Christiane fik 4 børn:

1. Anne Davidsen, født 17. marts 1826. død 28. maj 1827, 1 år gammel.
2. Anne Davidsen, født 8. marts 1828. Hun blev gift 2. november 1850 med sønnen fra nabogården, Niels Lassen Knudsen. Se Ulvehøjvej 11. Sandagergaard.
3. Kirstine Marie Davidsen, født 14. maj 1829. Hun blev gift 10. september 1853 med Jes Jensen, der var gårdmand i Høgsbro. Høgsbrovej 21.
4. Nielsine Davidsen, født 23. maj 1830. død 26. oktober 1830, ½ år gammel.

Den 24. marts 1831 døde Peder Davidsens kone, Christiane Jannicksdatter, 26 år gammel. Han blev gift anden gang 22. november 1832 med Barbara Hansdatter, der var født i Mosbøl, Skærbæk sogn, 8. ok-

tober 1807 og datter af Hans Adolph Nielsen og Anne Else Borg. Se videre under Sdr. Farupvej 24. Lindbæksminde. Peder Davidsens børn af andet ægteskab:

1. Christiane Davidsen, født 18. december 1833. Hun blev gift med kromand, Villads Petersen Beyer i Gesing, Skærbæk sogn.
2. Jannick Davidsen, født 2. januar 1836. Han fik senere fødegården.
3. Hans Adolph Davidsen, født 1. september 1837. Han overtog 1870 gården, V. Vedsted Vej 127.

Den 18. april 1839 mellem kl. 12 og 1 om middagen drog et tordenvejr hen over landsbyen og lynet slog ned i Peder Davidsens gård. Den gamle stråtækkede gård nedbrændte i ganske kort tid til grunden. Familien Davidsen nåede at komme ud i sidste øjeblik, men alt indebrændte. To tjenestekarle, som sov til middag, nåede ikke at komme ud. Man fandt deres forkullede lig under gårdens ruiner. Det var den 16 år gamle Mads Christensen Sørensen fra ejendommen Vester Bjergvej 3 og den 22 år gamle Christen Mikkelsen Laustsen søn af enken Anne Christens. I 1839 var landsbyen også blevet hærget af en stormflod i februar måned, og det var en flod, som bragte store ismasser med sig, som gjorde stor skade på bygningerne. Peder Davidsens gård havde lidt stor skade, og han havde købt tømmer til en ny gård. Dette tømmer brændte også ved branden i april. I sommeren 1839 blev dog bygget en ny gård lidt længere borte fra bækken. Det er dele af denne gård, som stadig står på stedet. Peder Davidsen var sognefoged og storbonde i V. Vedsted. Han havde til gården et areal på ca. 150 tdr. land. I 1853 holdtes auktion over den sidste fæstegård i V. Vedsted. Det var gården Sprækvej 3, hvortil der var 53 tdr. land. Denne gård købte Peder Davidsen den 15. april 1853 på auktion for 4525 rdl. Bygningerne solgte han dog igen i 1855 med 3,7 ha. Se Sprækvej 3. Peder Davidsens gård var nu på ca. 200 tdr. land. Den 23. marts 1867 solgte han gården til sønnen Jannick Davidsen, og han kom med konen på aftægt. Peder Davidsen døde under et besøg hos datteren i Høgsbro, 65 år gammel. Hans kone, Barbara Hansdatter, døde i Ribe den 4. marts 1873, 65 år gammel.

Jannick Davidsen.

Han var født på gården 2. januar 1836 og blev gift 28. maj 1869 med Anne Marie Clemmensens, der var født 16. november 1833 på gården, V. Vedsted Vej 105, og datter af gårdmand Clemmen Sørensen og Esther Marie Pedersdatter. De fik i ægteskabet 5 børn:

1. Peder Davidsen, født 12. juli 1870. Theolog og præst.

2. Marie Davidsen, født 3. oktober 1872. Gift 30. oktober 1877 med lærer, Laust Jøssen Prebensen.
3. Clemmen Sørensen Davidsen, født 7. marts 1874. Han var læge.
4. Barbara Davidsen, født 2. marts 1876. Hun døde 4. december 1877, 1½ år gammel.
5. Karl Sofus Davidsen, født 19. juli 1879. Han var landbrugskandidat. Overtog i 1902 fødegården.

På Mandøvej 10 lå et gammelt hus, som havde hørt til gården i lange tider. Dette hus blev omkring 1900 nedrevet og Jannick Davidsen lod opføre et nyt hus, som blev kaldt Refugium. I 1902 flyttede Anne Marie og Jannick Davidsen ind i dette hus, som skulle tjene som af-tægtsbolig. Her døde Anne Marie Davidsen, født Clemmensen, den 18. november 1911, 78 år gammel. Jannick Davidsen døde i Odense 17. marts 1913, 77 år gammel. Gården var i 1902 overdraget til:

Karl Sofus Davidsen.

Han var født på gården 19. juli 1879 og var landbrugskandidat. Han startede tørveproduktion i Bjørnkær mose, men det gik dårligt for ham. Han solgte mange parceller fra gården, og til sidst forlod han denne. Der blev fortalt, at han rejste til Siam. Gården kom til tvangsauktion og blev købt af Truels Andersen Sørensen, der var ejer af gården, Ulvehøjvej 11, Sandagergaard. Han overlod den til sin ældste søn efter at en ældre broder Niels Lassen var død.

Søren Sørensen.

Han var født 4. januar 1887 på Sandagergaard og blev gift 5. maj 1925 med Ingrid Rosenstand, der var født i præstegården 1. september 1897 som datter af sognepræst Otto Rosenstand. Ingrid og Søren Sørensen fik 2 børn:

1. Inge Sørensen, født 6. maj 1928. Hun blev gift 19. april 1952 i V. Vedsted kirke med Jens Offersen, der er født 24. maj 1922 i Vammen. De har en gård, som ligger Viborgvej 98 i Randers.
2. Verner Sørensen, født 11. juli 1931. Han overtog i 1959 fødegården. Gården har været slægtsgård siden 1. februar 1751, da Jannick Sørensen købte den.

Søren Sørensens mormor, Anne Davidsen, var født på Tornbækgaard. Søren Sørensen var en tid sognefoged i V. Vedsted. Han beklædte denne stilling til sin død den 25. juli 1937. Han blev 50 år gammel. Efter hans død drev hans enke, Ingrid, gården videre ved hjælp af bestyrere. I 1959 fik sønnen Verner gården. Ingrid Sørensen lod i 1955

opføre en bolig til sig selv. Se Ulvehøjvej 3.

Verner Sørensen.

Han lod i 1963 opføre stald og lade. Han byggede igen i 1980. Verner Sørensen driver i dag gården og bor alene i det gamle stuehus, idet han er ugift.

Ulvehøjvej 7

Dette hus lod Truels Sørensen opføre i 1920 som aftægts hus til gården, Ulvehøjvej 11. Sandagergaard.

Truels Andersen Sørensen.

Han var født 1. oktober 1851 og gift 4. april 1878 med Christiane Knudsen. Se videre under Ulvehøjvej 11. Truels A. Sørensen døde her 22. september 1923, knap 72 år gammel. Christiane, hans kone, døde 27. maj 1942, 85 år gammel. Efter hendes død blev huset overtaget af datteren:

Anna Sørensen.

Hun var født 17. september 1883 på Sandagergaard. Hun var ugift og havde boet sammen med moderen. Hun fik skøde fra skifteretten 30. september 1942. Hos hende boede hendes broder, Emil Sørensen. Anna Sørensen døde 8. november 1962, 79 år gammel. Efter hendes død overgik huset til:

Emil Sørensen.

Han var født på Sandagergaard 4. februar 1898. Han var lillebilchauffør og ugift. Han døde 22. marts 1977, 79 år gammel. Efter skøde fra skifteretten lyst 24. august 1977 overgik huset nu til:

Anker Sørensen.

Han er født 19. maj 1924 på Sandagergaard som søn af Inger og Knud Sørensen. Se under Ulvehøjvej 11. Anker Sørensen lod huset fuldstændig forbedre. I 1985 skulle Anker Sørensen sammen med to brødre overtage fødegården, Sandagergaard. Han solgte da huset ifølge skøde lyst 13. december 1985 til:

Aase og Freddy Petersen.

Freddy Petersen er født 9. april 1957 i huset V. Vedsted Byvej 22 som søn af Thyra og Vagn Aage Petersen. Freddy blev gift 26. juli 1986 med Aase Hohwii Tegewald, der er født 10. oktober 1959 i Sønderborg som datter af Poul og Stina Hohwii Tegewald. Poul Tegewald var tømrer i Sdr. Farup. Se Sdr. Farupvej 16. Aase og Freddy har 2 børn:

1. Johnny Hohwii Petersen, født 22. september 1983 i V. Vedsted.

2. Henrik Hohwii Petersen, født 1. maj 1987 i V. Vedsted.

Freddy Petersen er snedker og Aase er ekspedient.

Ulvehøjvej 10

Denne gård blev bygget i 1954. I 1953 brændte gården Ulvehøjvej 15 og den daværende gårdmand Klemmen Andersen delte gårdens jorder således, at der blev opført to nye gårdbygninger. En blev bygget samme sted, hvor den gamle lå, medens den anden blev opført her. Det blev sønnen, Verner Andersen, der fik gården her.

Verner Andersen.

Han fik gården i 1954 med 12,3 ha. Han er født 30. maj 1933 på gården, Ulvehøjvej 15, som søn af Marie og Klemmen Andersen. Han blev gift 1958 med Ingrid Nielsen, der er født 17. marts 1939 på Sjælland som datter af Karen og Michael Nielsen, Oppe Sundby. Ingrid og Verner Andersen fik 3 børn:

1. Benny Andersen, født 4. marts 1959 i V. Vedsted. Gift 1988 med Berit Kulmbach. De bor V. Vedsted Byvej 43.

2. Knud Erik Andersen, født 6. januar 1961 i V. Vedsted. Gift 1987 med Jane Andersen. De bor Tørvevej 36, Sdr. Farup Mark.

3. Jonna Marie Andersen, født 30. marts 1962 i V. Vedsted. Gift med Jan Bred Larsen. De bor V. Vedsted Vej 45.

I 1981 havde Verner Andersen 18,5 ha. til gården.

Ulvehøjvej 11. Sandagergaard

Denne gård, som i dag ejes af de tre brødre Anker, Las og Lauge Sørensens, er vel den ældste slægtsgård i V. Vedsted. Den bonde, som boede her før 1650, er stamfader til den nuværende slægt på gården.

Samme slægt i ca. 350 år. Gården har hørt til de kongerigske gårde i sognet og ejedes helt fra før år 1600 af Ribe Hospital. Bønderne, som boede på gården, var fæstere under dette. Tidligere var det Sortebrødrekløsteret, som havde til huse her. Dette fæsteforhold fortsatte helt til 1792, da gården blev frikøbt. Den første fæstebonde på gården her, som vi kender navnet på, var:



Anders Andersen Ley.

Han var gårdmand her før 1650. Han var født ca. 1620 og gift med Maren De havde i hvert fald 3 børn:

1. Anders Andersen Ley, født ca. 1653. Han fæstede gården 1687.
2. Anne Andersdatter Ley.
3. Karen Andersdatter Ley.

Navnet Ley eller Led er ikke et navn, som børnene er døbt med. Men det er et tilnavn, som bliver givet til alle bønderne, som bor på denne gård, enten de er født der eller ej. Navnet har vel sin oprindelse i, at bonden her boede ved byens led. Her var et led, som skulle lukkes hver aften.

Anders Andersen Ley døde 29. januar 1686. Hans kone, Maren, døde 14. marts 1696, 76 år gammel. Sønnen af samme navn overtog gården efter faderens død:

Anders Andersen Ley.

Han var født 1653 og blev gift 1687 i Brøns kirke med Maren Lauridsdatter fra Normsted. Hun var født 1653 som datter af gårdmand

Laurids Andersen i Normsted. Anders Andersen og Maren Lauridsdatters børn:

1. Maren Andersdatter, født 12. juni 1688. En tvilling. Død 4. juli 1688.
 2. Karen Andersdatter, født 12. juni 1688. En tvilling. Død 29. juni 1688.
 3. Dødfødt, født 26. juni 1689.
 4. Birgitte Andersdatter, født 30. august 1690. Det blev hende, der fortsatte slægten på gården.
 5. Maren Andersdatter, født 14. februar 1692.
- Anders Andersen Ley døde 9. februar 1708, 55 år gammel. Hans kone, Maren Lauridsdatter, døde 3. februar 1727, 73 år gammel, som aftægtskone på gården. Samme år, som Anders Andersen døde, blev datteren, Birgitte, gift med:

Peder Hansen Lundsmark.

Han var født i Lundsmark 1674 som søn af Hans Pedersen på Midtgaard. Han blev gift i V. Vedsted kirke 21. oktober 1708 med Birgitte fra gården her. Han havde fået fæstebrev allerede den 21. marts 1708. De år, som Peder Hansen boede på Sandagergaard, var alt andet end gyldne. Landsbyen blev hjemsøgt af gentagne stormfloder og smitsomme sygdomme, så der herskede stor fattigdom. Dog blev der i ægteskabet mellem Peder H. Lundsmark og Birgitte født 10 børn:

1. Anders Pedersen, født 12. januar 1710. Død 29. februar 1736, 26 år gammel.
2. Hans Pedersen, født 29. februar 1712. Død 1716.
3. Laurids Pedersen, født 17. december 1713.
4. Maren Pedersdatter, født 21. oktober 1715. Død 1716.
5. Maren Pedersdatter, født 1. januar 1717.
6. Hans Pedersen, født 10. november 1718.
7. Karen Pedersdatter, født 9. august 1721. Hun blev gift 15. april 1746 med Knud Andersen. Se V. Vedsted Vej 96.
8. Mette Pedersdatter, født 2. juli 1723. Død i december 1723.
9. Mette Pedersdatter, født 15. april 1725.
10. Else Pedersdatter, født 7. september 1726.

Den 6. september 1727 døde Peder Hansen Lundsmark, 53 år gammel. Hans enke, Birgitte, blev gift igen den 14. november 1728 med :

Jens Hansen.

Han var født i Brøns 1693 som søn af Hans Christensen. Han fik fæ-

stebrev på gården 8. november 1728, også han fik tilnavnet Ley. I hans ægteskab med Birgitte fødtes 2 børn:

1. Peder Jensen, født 28. august 1729. Død 1. januar 1731, 1½ år gammel.
2. Leene Jensdatter, født 24. november 1732. Hun blev gift med Knud Sørensen og de fortsatte slægten på gården.

Jens Hansen Ley døde 5. april 1865, 72 år gammel, som aftægtsmand. Hans kone, Birgitte, var død den 1. april 1758, 67 år gammel. Den nye mand på gården var:

Knud Sørensen.

Han fæstede gården 8. januar 1753 og skulle giftes med den kun 20-årige Leene, datter af Jens Hansen. De blev gift 26. oktober 1753. Knud Sørensen var født 15. april 1715 som søn af husmand, Søren Knudsen. Se under Mandøvej 20. Knud Sørensen og Leene Jensdatter fik følgende børn:

1. Mette Knudsdatter, født 8. september 1754. Hun blev senere gift med Niels Thomsen og de fik hendes barndomshjem.
2. Jens Knudsen, født 17. august 1756.
3. Søren Knudsen, født 26. januar 1759. Han blev senere ejer af Midtgaard i Lundsmark. Han er stamfader til slægten Midtgaard i Lundsmark.
4. Peder Hansen Knudsen, født 31. december 1760.
5. Jacob Knudsen, født 3. april 1763.
6. Birthe Cathrine Knudsdatter, født 19. november 1766.
7. Birthe Marie Knudsdatter, født 25. oktober 1770. Død 17. oktober 1773, knap 3 år gammel.

Den 28. maj 1773 døde Knud Sørensen, 58 år gammel. Datteren, Mette, blev gift 27. maj 1774 med Niels Thomsen fra Tjæreborg. Knud Sørensens enke, Leene Jensdatter, blev gift igen og nu med Claus Jensen fra gården Lindberg i Sdr. Farup. Hun flyttede til Sdr. Farup, hvor hun døde 28. juli 1793, 60 år gammel. Se videre under Sdr. Farupvej 36. Lindberg. På Sandagergaard hed bonden nu:

Niels Thomsen.

Han var født 1748 i Tjæreborg som søn af Thomas Nielsen og Kiesten Knudsdatter. Han blev døbt i Tjæreborg kirke 14. juli 1748. Den 27. maj 1774 blev han gift med datteren, Mette Knudsdatter, på Sandagergaard. Den 26. juni 1776 fik han fæstebrev på gården. Niels Thomsen havde overtaget gården lige efter udskiftningen og der var nu

til gården ca. 105 tdr. land. Han købte i 1792 gården til selveje. Han var også sognefoged for de riberhusiske undersåtter. I hans ægteskab med Mette Knudsdatter fødtes følgende børn:

1. Leene Kirstine Nielsdatter, født 18. september 1774. Hun blev gift 26. oktober 1798 med enkemand, Laurids Lauridsen. Se gården V. Vedsted Vej 113.
2. Kiesten Nielsdatter, født 3. februar 1777. Død 11. juli 1778, 1½ år gammel.
3. Knud Sørensen Nielsen, født 2. juli 1779. Han overtog senere fødegården.
4. Kiesten Nielsdatter, født 21. maj 1782. Død 18. november 1796, 14½ år gammel.
5. Inger Cathrine Nielsdatter, født 3. september 1784. Hun fødte 26. august 1818 et drengbarn udenfor ægteskab. Fader var Peter Petersen Henrik Rixen fra Hjortlund. Drengen blev døbt Peter Henrik Rixen, som blev husmand i Hviding.
6. Birethe Nielsdatter, født 15. april 1787.
7. Leena Nielsdatter, født 19. november 1789.
8. Thomas Nielsen, født 30. april 1793. Død 1. april 1794.
9. Else Marie Nielsdatter, født 1795.
10. Kjesten Nielsdatter, født 26. april 1798.

Niels Thomsens kone, Mette Knudsdatter, døde 1. november 1817, 63 år gammel. Han døde 8. april 1832, 84 år gammel. De var da begge på aftægt hos sønnen:

Knud Sørensen Nielsen.

Han overtog gården 5. juni 1809. Han var født på gården 2. juli 1779 og blev gift i Hviding kirke 31. oktober 1818 med Abelone Lasdatter, der var født 16. oktober 1792 i Hviding og datter af gårdmand Las Pedersen og Kiesten Nielsdatter. Knud Sørensen Nielsen og Abelone fik følgende børn:

1. Mette Kirstine Knudsdatter, født 16. august 1819.
2. Kirsten Marie Knudsdatter, født 8. oktober 1821.
3. Niels Lassen Knudsen, født 11. januar 1824. Han fik gården efter faderens død.
4. Lars Knudsen, født 30. december 1825.
5. Thomas Knudsen, født 18. februar 1828.
6. Bodil Cathrine Knudsdatter, født 19. november 1830. Død 8. december 1831.

Knud Sørensen Nielsen fik i stormfloden mellem 3. og 4. februar 1825

stor skade på sine bygninger og fik også ret stor erstatning. I 1844 blev gården ansat til 5 tdr. 3 skp. 2 1/4 alb. i hartkorn. Gårdens areal var da 95 tdr. land. Den 3. februar 1846 døde Knud Sørensen Nielsen, 67 år gammel. Hans kone, Abelone Lasdatter, overlevede ham med 37 år. Hun døde 18. oktober 1883, 91 år gammel. Efter faderens død i 1846 blev gården overtaget af sønnen:

Niels Lassen Knudsen.

Han var født på gården 11. januar 1824. Han forelskede sig i naboen, Peder Davidsens datter, Anne Davidsen, men måtte ikke få hende. Peder Davidsen var landsbyens førende gårdejer og hun skulle ikke have den fattige bondeknøs. Anne Davidsen giftede sig dog mod sin faders vilje med Niels Lassen Knudsen. Brylluppet stod den 2. november 1850. Anne Davidsen var født 8. marts 1828 på Tornbækgaard. Ulvehøjvej 4. Niels Lassen Knudsen og Anne Davidsen fik følgende børn:

1. Abelone Marie Knudsen, født 15. juni 1851. En tvilling. Død 16. juni 1851.
2. Christiane Knudsen, født 15. juni 1851. En tvilling. Død 16. juni 1851.
3. Knud Sørensen Knudsen, født 29. september 1852. Død 10. april 1853, ½ år gammel.
4. Knud Sørensen Knudsen, født 27. februar 1854. Død 11. juni 1857, 3 år gammel.
5. Christiane Knudsen, født 15. august 1856. Hun blev gift med Truels Andersen Sørensen og de fik senere hendes fødegård.
6. Abelone Cathrine Knudsen, født 31. januar 1859. Hun var lærerinde og levede ugift.

Den 24. marts 1859 døde Niels Lassen Knudsen, kun 35 år gammel. Han døde af lungebetændelse. Anne Davidsen var kun 31 år, da hun blev enke, men hun drev gården videre og blev ikke gift igen. Hun døde 13. september 1889. Gården blev senere overladt til sviger sønnen:

Truels Andersen Sørensen.

Han var født 1. oktober 1851 på den lille ejendom, Vester Bjergvej 3 i V. Vedsted. Han var søn af husmand Søren Jepsen Sørensen og Dorthea Kirstine Truelsen. Se videre under Vester Bjergvej 3. Truels Sørensen blev gift 4. april 1878 med Christiane Knudsen, der var født 1856 på gården. Børnene i deres ægteskab:

1. Niels Lassen Sørensen født 12. juli 1881. Død 15. dec. 1908, 27 år gammel. Ugift.
2. Anna Sørensen, født 17. september 1883. Ugift. Boede senere Ulvehøjvej 7.
3. Søren Sørensen, født 4. januar 1887. Se under gården Ulvehøjvej 4. Tornbækgaard.
4. Kirstine Sørensen, født 5. maj 1889. Gift 17. oktober 1913 med Søren J. Villadsen.
5. Agnes Sørensen, født 29. oktober 1891. Gift med Søren Villadsen. Tøndervej 37.
6. Knud Sørensen, født 13. juli 1894. Han overtog 1920 fødegården.
7. Otto Sørensen, født 22. september 1896. Gift med Erna Okholm. Gårdmand i Sejstrup.
8. Emil Sørensen, født 4. februar 1898. Lillebilchauffør i V. Vedsted. Ugift.

Omkring 1880 blev der bygget nyt stuehus til gården. En bygning er opført 1835, idet gården da blev omtakseret. I 1920 lod Truels Sørensen opføre et hus syd for gården, hvor han flyttede ind sammen med sin kone, Christiane Knudsen. Se Ulvehøjvej 7. Gården blev i 1920 solgt til sønnen:

Knud Sørensen.

Han var født på gården 13. juli 1894 og blev gift 3. juli 1920 med Inger Smidt Okholm, der var født 29. maj 1897 på gården Ulvehøjvej 16 som datter af Dagmar og Claus M. Okholm. Se Ulvehøjvej 16. Inger og Knud Sørensen fik 6 børn:

1. Truels Sørensen, født 16. maj 1921. Han blev gift 27. november 1945 med Sigrid Green fra Sjælland. De bor på Sjælland.
2. Thyra Sørensen, født 16. april 1923. Hun blev gift 1949 med Vagn Aage Petersen. De bor V. Vedsted Byvej 22.
3. Anker Sørensen, født 19. maj 1924. Han er ugift og i dag medejer af gården.
4. Dagmar Sørensen, født 20. august 1925. Gift 10. januar 1953 med Knud Pedersen, der er født 2. december 1924 i Skodborg. De bor i Skodborg.
5. Las Sørensen, født 29. juli 1930. Ugift og medejer af gården.
6. Lauge Sørensen, født 24. december 1942. Ugift og medejer af gården.

Knud Sørensen havde ved overtagelsen ca. 70 tdr. land til gården, men ved køb og frasalg var arealet i 1955 reduceret til ca. 60 tdr. land. I 1981

var der til gården 29 ha. Bygningerne er gennem årene blevet væsentlig forbedret. Knud Sørensen døde på gården 11. oktober 1975, 81 år gammel. Hans kone, Inger, døde 31. marts 1985, 87 år gammel. Efter hendes død blev gården ifølge skifteretsskøde lyst 17. december 1985 solgt til de 3 sønner:

Anker - Las - Lauge Sørensen.

Ulvehøjvej 15

Denne gård ejes i dag af Irene og Erik Andersen. Tidligere var det en gård på 2 ottinger og hørende til den kongerigske del af landsbyen. Omkring 1400 ejedes gården af Frilleslægten i Ribe. Engang i 1400-tallet blev den skænket til domkapitlet i Ribe, hvorfra den i 1673 blev udlagt til ryttergods. I 1722 solgt på auktion til amtsforvalter Nicolaj Clausen, der boede på Trøjborg. Fra slægten Clausen i Ribe blev den solgt til justitsråd Fridsch i Ribe. Omkring 1800 blev gården frikøbt til selveje. Den første fæstebonde, som vides at have boet på gården, var:

Peder Jørgensen.

Han var født 1620 og blev gift ca. 1650 med Maren Termansdatter, der var født 1623. Hvor mange børn de havde, vides ikke, men en søn blev født i ægteskabet:

1. Termand Pedersen, født 1655. Han blev den næste bonde på gården.

Peder Jørgensen døde 24. januar 1702, 81 år gammel. Hans kone, Maren Termansdatter, døde 31. januar 1713, 89½ år gammel. I 1683 er gården blevet fæstet af sønnen:

Termand Pedersen.

Han blev gift 10. juni 1683 med Ellen Nielsdatter, der var født 1654. De fik i deres ægteskab 5 børn:

1. Maren Termansdatter, døbt 8. juni 1684. Hun blev gift 16. november 1721 med Thyge Jørgensen. Se under Sdr. Kirkevej 1.

2. Niels Termansen, døbt 16. december 1686. Han fik fødegården.

3. Birgitte Termansdatter, født 30. december 1689.

4. Esther Termansdatter, født 16. december 1692. Hun blev gift 12. ok-

tober 1721 med Troels Hansen. Se gården V. Vedsted Vej 91. Østergaard.

5. Peder Termansen, født 9. november 1697. Død ugift 26. juni 1742, 44 år gammel.

Termand Pedersen døde 29. april 1727, 72 år gammel. Hans kone, Ellen Nielsdatter, døde 5. december 1732, 78½ år gammel. Gården var da forlængst fæstet af sønnen:

Niels Termansen.

Han var født 1686 og blev gift 24. november 1720 med Kirsten Johansdatter, der var født 25. juli 1687 i Sdr. Farup som datter af korporal Johan Heinshen, der boede i et lille rytterhus, Præstevej 1. Se også Sdr. Kirkevej 37. Digegaarden. Niels Termansen og Kirsten Johansdatter fik 6 børn:

1. Kirsten Nielsdatter, født 15. december 1721.
2. Terman Nielsen, født 1. oktober 1724. Død 7. april 1725, ½ år gammel.
3. Johan Frederick Nielsen, født 20. maj 1726. En tvilling. Han fik fødegården.
4. Ellen Nielsdatter, født 20. maj 1726. En tvilling. Død ugift 1. oktober 1813.
5. Terman Nielsen, født 16. juli 1729. Gift 1763 i Hviding. Se Vester Bjergvej 11.
6. Else Nielsdatter, født 20. januar 1735. Gift 1766 med Jens Jensen Bruun. Se V. Vedsted Vej 137.

Niels Termansen døde 28. august 1757, 70 år gammel, og hans kone, Kirsten Johansdatter, døde 23. januar 1771, 83 år gammel. Efter faderens død i 1757 blev gården overtaget af sønnen:

Johan Frederick Nielsen.

Han var født på gården 1726 og blev gift første gang 13. maj 1763 i Rejsby kirke med Mette Hansdatter, der var født 1736 i Rejsby som datter af gårdmand Hans Bennedsen. Rejsbybogen R 27. Johan F. Nielsen og Mette Hansdatter fik 5 børn:

1. Niels Termansen Johansen, født 4. marts 1764. Han fik gården efter faderen.
2. Hans Bennedsen Johansen, født 2. august 1765. Død 10. november 1765.
3. Karen Johansdatter, født 5. december 1766. Død 21. juni 1778, 11 år gammel.

4. Hans Bennedsen Johansen, født 1. maj 1768.
5. Kiersten Johansdatter, født 2. marts 1770. Død 24. juni 1778, 8 år gammel. Hun døde 3 dage efter søsteren, Karen. De blev begravet samme dag.

Da var moderen, Mette Hansdatter, forlængst død. Hun døde 23. januar 1771, 35 år gammel. Johan Frederick Nielsen blev gift anden gang 16. juni 1780 og nu med Kiesten Nisdatter, der var født 1731 i Rejsby som datter af Nis Lauritsen. Se Rejsbybogen R 10. Hun havde været gift før med Peder Nielsen Sølsted i Høgsbro. Johan Frederick Nielsen fik ingen børn i dette ægteskab. Han døde få år efter, den 29. december 1783, 57 år gammel. Kiesten Nisdatter døde 12. maj 1804, 73 år gammel. Gården blev sikkert fæstet af sønnen omkring 1788:

Niels Termansen Johansen.

Han har dog ikke været i stand til at købe denne, så den blev købt af en mand, der kom ude fra. Niels Termansen Johansen overtog derimod et lille husmandssted i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 129. Gården her blev købt 18. november 1797 af:

Mads Hansen.

Han var født 17. juli 1763 i Havervad, Brønns sogn. Han blev gift i Brønns kirke 1798 med Anne Kjestine Andersdatter, der var født 1763 og datter af Anders Andersen og Giertrud Thomasdatter gårdfolk i Havervad. Mads Hansen og Anne Kjestine fik kun en søn:

1. Hans Madsen, født i V. Vedsted 7. oktober 1799. Han fik gården efter faderen.

Da Mads Hansen købte gården 1797, var der til denne et jordareal på ca. 100 tdr. land. Han lod i 1803 bortsælge en stor del af gårdens jorder, så gården herefter havde et tilliggende på 66 tdr. land. Mads Hansens kone, Anne Kjestine, døde 23. oktober 1813, 50 år gammel. Han døde selv 5. juli 1821, 59 år gammel. Gården blev ved faderens død overtaget af sønnen:

Hans Madsen.

Han var født på gården 1799 og blev gift 10. november 1821 med Kirsten Frandsdatter, der var født 1. januar 1792 i Vilslev, datter af Frands Johnsen og Mette Nielsdatter. Hans Madsen og Kirsten Frandsdatter fik i deres ægteskab 5 børn:

1. Mads Hansen, født 16. februar 1823. En tvilling. Død 13. marts 1823.

2. Mette Kirstine Hansdatter, født 16. februar 1823. En tvilling. Hun blev gift 1843 med Clemmen Michelsen, og de fik gården her.
3. Mads Hansen, født 17. september 1825. En tvilling. Død 6. maj 1826, 8 mdr. gammel.
4. Anne Marie Hansdatter, født 17. september 1825. En tvilling.
5. Frands Johnsen Hansen, født 3. marts 1828. Død 26. juni 1828. Hans Madsen døde 27. marts 1863, 63½ år gammel. Hans kone, Kirsten Frandsdatter døde 21. januar 1859, 68 år gammel. Gården var i 1843 overtaget af svigersønnen:

Clemmen Michelsen.

Han var født 1814 i Nr. Ho, Gørding sogn, og blev gift 4. november 1843 med Mette Kirstine Hansdatter, der var født på gården 16. februar 1823. De fik i deres ægteskab 7 børn:

1. Kirstine Dorthea Clemmensen, født 4. april 1845. Død 16. juli 1857, 12 år gammel.
2. Anne Dorthea Clemmensen, født 29. maj 1847. Død 6. juni 1857, 10 år gammel.
3. Hans Michael Clemmensen, født 25. september 1849. Han får gården 1867.
4. Anne Marie Clemmensen, født 24. marts 1852. Død 25. marts 1853, 1 år gammel.
5. Anne Marie Clemmensen, født 3. januar 1855. Død 16. april 1857, 2 år gammel.
6. Kirstine Dorthea Clemmensen, født 29. maj 1858. Hun blev gift 28. juni 1884 med Niels Andersen Lund. Se under Sdr. Kirkevej 13.
7. Anne Dorthea Clemmensen, født 5. juli 1860. Hun blev gift 1. november 1884 med Anders Truelsen Andersen. De overtog gården her i 1907.

Clemmen Michelsen fik skøde på gården 4. december 1843. Han døde 18. februar 1865, 50 år gammel, som gårdejer. Hans kone, Mette Kirstine, døde 26. oktober 1866, 43 år gammel. Der blev holdt skifte mellem de tre børn og gården blev da skødet til sønnen:

Hans Michael Clemmensen.

Han fik skøde i skifteretten 26. marts 1867. Han var født på gården 1849 og blev gift 27. november 1886 med Anne Christiane Jensen, der var født i Høgsbro 7. august 1867. Hun var datter af gårdmand Jes Jensen og Kirstine Marie Davidsen. Jes Jensen døde 1869 og Anne Christiane kom i 1869 i pleje hos hendes mors søster, Anne Davidsen

på Sandagergaard i V. Vedsted. Hans Michael Clemmensen blev gift med pigen fra nabogården. I dette ægteskab fødtes en datter:

1. Metha Kirstine Clemmensen, født 5. marts 1888. Hun døde 5. maj 1904, 16 år gammel.

Hans Michael Clemmensen sørgede meget over datterens tidlige død, og han kom aldrig over det. Han døde 22. september 1907, 58 år gammel. Hans enke, Anne Christiane skulle nu have aftægt på gården, og det fik hun i næsten 40 år. Gården blev nu købt af Hans Michael Clemmensens søster, Anne Dorthea og svoger:

Anders Truelsen Andersen.

Han var født 11. april 1857 i Sneum sogn og søn af Jannick Andersen og Cecilie Christiane Bennetsen. Jannick Andersen var født i V. Vedsted. V. Vedste Byevej 23. Anders Truelsen Andersen overtog gården ifølge skøde af 16. oktober 1907. Han blev gift 1. november 1884 i V. Vedsted kirke med Anne Dorthea Clemmensen, der var født her på gården 5. juli 1860. Anders Truelsen og Anne Dorthea boede, før de kom til V. Vedsted, i Seem sogn og her blev deres søn og datter født.

1. Jannik Andersen, gdm. i Jedsted.
 2. Klemmen Mikkelsen Andersen, født 12. august 1895. Han fik senere gården her.
 3. Metha K. Andersen, født 27. juli 1900. Gift med Peder Buhk.
- Bygningerne, til den gård Anders Truelsen Andersen overtog i 1907, var opført i 1859. Da arbejdsmand Niels Clausen trillede jord til den nye byggeplads lidt nord for den gamle, stødte han på en guldskat fra vikingetiden. Dette fund var et af de rigeste fund fra den tid i hele Norddeuropa, og for findelønnen kunne den daværende gårdejer, Clemmen Michelsen, opbygge den nye gård. Anders Truelsen Andersens kone, Anne Dorthea Clemmensen, døde 10. august 1919, 59 år gammel. Han døde i 1936. Gården var da afhændet til sønnen:

Klemmen Mikkelsen Andersen.

Han fik skøde lyst 21. januar 1925. Han var som nævnt født 12. august 1895 i Seem. Han blev gift 1930 med Nielsine Marie Hansen, der var født 27. november 1910 i Darum som datter af møllebygger Niels Hansen og Inger Dorthea Leonhagen. Marie og Klemmen Andersen fik 6 børn:

1. Holger Andersen, født 25. oktober 1930. Gift med Dora Andersen. De bor i Esbjerg.
2. Inger Dorthea Andersen, født 15. januar 1932. Gift med Svend

Aage Lund. De boede i det gamle mejeri i Sdr. Farup. De fik 3 børn. Inger døde 1982.

3. Verner Andersen, født 30. maj 1933. Han fik i 1954 halvdelen af jorden fra fødegården og fik opført nye bygninger på denne. Se Ulvehøjvej 10.
4. Erik Andersen, født 7. august 1934. Han fik i 1960 overdraget fødegården.
5. Helge Andersen, født 4. december 1937. Gift med Birthe Andersen. Han er ansat ved vejræsenet. De bor i Frederikssund.
6. Henrik Frederik Andersen, født 22. september 1945. Gift med Grethe Andersen. De bor ikke langt fra Frederikssund på Sjælland. I 1953 nedbrændte Klemmen Andersens gård til grunden og der blev bygget nye bygninger. Samtidig blev jorden delt, så der nu opstod to gårde. En på Ulvehøjvej 10, som blev overdraget sønnen, Verner, og en som blev opført på brandtomten. Gården blev nu på 12,8 ha. I 1962 lod Klemmen Andersen opføre et hus på V. Vedsted Byvej 43. Her boede Marie og Klemmen i deres alderdom. Gården blev i 1960 afstået til sønnen:

Erik Andersen.

Han er som nævnt født 7. august 1934 på gården. Han er gift med Irene Andersen. De fik 3 børn:

1. Kaj Andersen, født 7. oktober 1962.
2. Randi Andersen, født 25. januar 1964. Hun blev gift 1990 med Karsten Færk Pedersen. Se videre under gården, Sprækvej 8.
3. Lisbeth Andersen, født 1. december 1967.

Ulvehøjvej 16. Okholm

Okholm var navnet på de 4 vestligste gårde i V. Vedsted. Oprindelig kun 1 gård på 8 ottinger, men allerede før midten af 1200-tallet var 2 ottinger fraskilt og kommet under kirkelige institutioner i Ribe. De 6 ottinger dannede da en stor gård, som først blev delt i to gårde på hver 3 ottinger omkring 1500-tallet. Den vestligste af de to gårde blev delt ca. 1660 i to gårde på hver 1½ otting. Det gælder for de 3 sidstnævnte gårde, at de hørte til Haderslevhus, og de har aldrig været fæstegårde. Bønderne på disse gårde havde altid skøde på gården helt fra gammel tid. Det er de 3 eneste gårde i V. Vedsted, som var selvejergårde, men

de betalte dog afgifter og skatter lig de andre gårde. Gården Ulvehøjvej 16 var på 3 ottinger og gårdmanden hed i 1625:



Truels Jensen.

Navnet er også det eneste, der vides om denne mand. Hans efterfølger på gården var:

Aster Pedersen.

Han overtog gården i 1630-erne. Han havde i hvert fald 3 børn:

1. Anders Astesen, født ca. 1644. Han overtog gården, Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord.
2. Maren Astesdatter, født 1637. Hun blev gift på gården Mandøvej 16. Se der.
3. Mette Astesdatter, født ca. 1646. Hun blev gift og de fik gården. Den næste bonde blev da svigersønnen:

Peder Jensen.

Han var født 1646 og blev gift 1668 med Mette Astesdatter. De fik 7 børn:

1. Jens Pedersen, døbt 23. maj 1670. Død som barn.
2. Jens Pedersen, døbt 23. juli 1671. Han fik senere gården.
3. Anne Pedersdatter, døbt 3. maj 1674.
4. Aster Pedersen, døbt 21. januar 1677. Han døde ugift 10. oktober 1727, 50 år gammel.

5. Bodil Pedersdatter, døbt 26. oktober 1679.
6. Maren Pedersdatter, døbt 6. november 1682.
7. Anders Pedersen, døbt 24. januar 1686. Han fik gården her i 1715. Peder Jensen døde 26. august 1696, 50 år gammel, og hans kone, Mette, døde 3. maj 1736, 90 år gammel. Efter Peder Jensens død blev gården skødet til sønnen:

Jens Pedersen.

Han var født 1671 og blev ikke gift. Han havde i 1710 ingen gæld og hans bygninger bestod af 18 fag stuehus og 21 fag stald og lade. Hans besætning bestod af 6 køer, 6 heste samt 6 stk. ungdyr. Han såede korn i ca. 17 tdr. land og avlede omkring 40 læs hø. I 1715 afstod han gården til broderen:

Anders Pedersen.

Han var født 1686 og blev gift i Mjolden 1715 med Dorothe Andersdatter, der var født 1694 i Ottersbøl. De fik 3 børn:

1. Peder Andersen, født 16. december 1716. Han fik fødegården.
2. Andreas Andersen, født 17. marts 1730. Død 3 måneder gammel.
3. Maren Andersdatter, født 20. august 1731. Hun blev gift 2. november 1753 med Claus Jensen. Se Sdr. Farupvej 36. Lindberg. Anders Pedersen døde 11. juli 1743, 57½ år gammel. Dorothe Andersdatter, hans kone, overlevede ham i mange år. Hun døde 18. februar 1771, 76 år gammel. I 1737 blev gården tilskødet sønnen:

Peder Andersen.

Han var født 1716 og blev gift 19. oktober 1753 med Anne Marie Jensdatter, der var født 30. august 1730 på gården Lindberg i Sdr. Farup. I ægteskabet fødtes 2 børn:

1. Dorret Pedersdatter, født 7. januar 1755. Hun kom til at vokse op i Høgsbro hos sin stedfar, Niels Jepsen, og blev 1775 gift i Hviding kirke med Hans Ibsen Windfeld på Lundgaard i Nr. Farup.
2. Birgitte Kirstine Pedersdatter, født 28. august 1757. Død 30. marts 1758.

Den 25. april 1758 døde Peder Andersen, 41 år gammel. Anne Marie Jensdatter drev gården videre, men 4 år efter blev hun gift igen. Den 26. november 1762 holdt hun bryllup med storbonden og sognefogden i Høgsbro, Niels Jepsen. Han havde i forvejen en stor gård i Høgsbro, så gården her i Okholm blev solgt den 26. januar 1763 til:

Christen Lauridsen.

Han var født ca. 1724 og var gift med Johanne Pedersdatter, der var født ca. 1730. Familien kom sandsynligvis fra Ottersbøl og har haft forbindelse med folkene på gården her, thi Christen Lauridsen var fadder ved Dorret Pedersdatters dåb 1755. De havde sikkert børn, da de kom til Okholm, men deres navne kendes ikke. De fik her 3 børn:

1. Kiesten Marie Christensdatter, født 3. september 1763.
2. Peder Andersen Christensen, født 11. december 1766.
3. Hanna Christine Christensdatter, født 5. august 1769.

Den 8. januar 1771 døde Johanne Pedersdatter, 41 år gammel, og 20. januar 1771 døde Christen Lauridsen, 47 år gammel. Hvad der blev af børnene vides ikke, men gården her blev solgt af arvingerne den 20. februar 1772 til:

Hans Nielsen Lauridsen.

Han måtte for gården betale 2600 rdl. Hvor han kom fra vides ikke og heller ej, hvor han er født. Der blev afholdt skifte i 1775, idet hans første kone var død, og han blev nu gift igen 17. juni 1775 med Anne Kirstine Pedersdatter fra Ø. Vedsted. Der var i hans første ægteskab 3 børn:

1. Peder Andersen Hansen skal have 500 mark. Senere gårdmand i Mjolden sogn.
 2. Aneke Hansdatter, født 1762. Hun arver 250 mark.
 3. Margrethe Hansdatter, født 1765. Hun arver også 250 mark.
- Hans Nielsen Lauridsen solgte gården den 24. juni 1776 til:

Christen Hansen.

Han var født i Agersnap, Ølgod sogn, og døbt 1. juni 1738. Han var søn af Hans Christensen Østergaard. Han boede i sine unge år i Ribe, hvor han drev handel med kælvekøer fra Ribeegnen. Han kom da rundt i landet og blev kendt med en pige fra Nordsjælland, Anne Marie Jensdatter, der var født 1746. De blev gift ca. 1766 i Sct. Catharine kirke i Ribe. Fra deres ægteskab kendes 4 børn:

1. Anne Christensdatter født 1767 i Lustrup. Hun blev gift 19. december 1788 med Søren Jannicksen på Tornbækgaard. Se Ulvehøjvej 4.
2. Hans Østergaard Christensen, født 24. august 1776.
3. Hans Christensen, født 21. juni 1781. Han blev ikke gift, men tilbragte sit liv som tjenestekarl hos svogeren, Hans Jørgensen på gården, Degnetoftevej 2.

4. Ingeborg Christensdatter, født 26. februar 1785. Hun blev gift 25. oktober 1806 med Hans Jørgensen. Se Degnetoftevej 2.
Christen Hansen var sikkert ret velhavende og i 1802 byggede han nyt stuehus. Det er sikkert det, som stadig findes på gården dog restaureret. Det blev ingen af hans børn, der fik gården, thi den solgte han 12. september 1808 til:

Jacob Riis.

Han var født 1781 i Daler præstegård som søn af provsten, Jørgen Frederick Riis. Han var ugift, men havde en søster, Anne Elisabeth Riis, der var gift på gården Lindbæksminde i Sdr. Farup med Peder Andreas Borrig. Han solgte gården her i 1812 og gav sig til at avle hør. Den 6. maj 1815 blev han gift med Mette Pedersdatter Klaustrup fra Gørding sogn. Familien rejste så til Oksenvad sogn. Manden, han solgte gården til, var:

Anders Lassen Nielsen.

Han købte gården 11. februar 1812 for 2225 rdl. Det var da en gård på ca. 150 tdr. land. Jacob Riis skulle dog beholde de to østligste værelser i stuehuset til året var omme. Ligeledes skulle han beholde de to østligste agre på Bründige for et år. Køberen skulle pløje og harve jorden til hørsæd. Anders Lassen Nielsen var født 7. februar 1760 på gården Gammeljord, Sdr. Kirkevej 19. Opvokset på gården Okholmvej 3. Sin ungdom og manddom var på gården, Harreslund, Sdr. Farupvej 42. Denne gård i Sdr. Farup overtog han i 1782 og blev den 26. oktober 1787 gift med Mette Jensdatter fra gården Danelund, der den gang lå inde i Sdr. Farup og var nabogård til Harreslund. Hendes fødegård fik han skøde på i 1788 og lagde nu denne gårds jorder ind under Harreslund, så han i Sdr. Farup fik en gård på ca. 100 tdr. land. I 1803 købte han 3 tdr. land eng og 3 tdr. land agerjord fra gården Sdr. Kirkevej 13. Den 23. januar 1806 købte han hele gården Sdr. Kirkevej 13, som var på ca. 90 tdr. land. Han solgte dog halvdelen af denne gård igen i 1809. Anders Lassen Nielsen havde som før nævnt købt gården her i 1812. Han lagde nu de 45 tdr. land fra gården Sdr. Kirkevej 13 til gården i Okholm, så den fik et areal på knap 200 tdr. land. Anders Lassen Nielsen og Mette Jensdatter ejede nu gårde med et areal på omkring 300 tdr. land. De flyttede omkring 1815 ind på gården i Okholm, medens en søn Las Andersen bestyrede gården i Sdr. Farup. Om Anders Lassen Nielsen og Mette Jensdatters familief forhold se Sdr. Farupvej 42. Harreslund. Anders Lassen Nielsen udvidede stadig sit køb

af ejendomme. Der blev købt en gård i Øster Vedsted og en i Hygum, og der blev samlet penge på kistebunden. Den 19. november 1820 døde Anders Lassen Nielsen af en smitsom sygdom, 60 år gammel. Hans enke, Mette Jensdatter, drev alle ejendommene videre og styrede det hele fra gården her i Okholm. Hun kendes bedst i folkemunde under navnet Mett Lasses, og der går stadig ry om hendes rigdom. Efter statsbankerotten i 1813 kom mange af bønderne i økonomiske vanskeligheder. Det var særlig i begyndelsen af 1820-erne, at krisen strammede til. Bønderne måtte da rejse til Okholm for at prøve, om de kunne låne penge hos Mett Lasses, men hun var en myndig dame, der så sine kreditorer an. Forvaltede de ikke deres betroede gods vel, måtte de gå med uforrettet sag. Dog kunne det også hænde, at en på grund af uheld og fattigdom fik renterne eftergivet. Hun modtog også sølvtøj i pant og meget af dette blev aldrig indløst. I 1811 havde hun for husflid fået tilkendt det Kongelige danske Landhusholdningsselskabs anden grads sølvmedalje, som efter hendes anmodning blev ombyttet med et sølvbæger. Dette sølvbæger findes stadig hos en af hendes efterkommere. Hun døde den 21. maj 1829, 60 år gammel, under et besøg på gården i Hygm. Ved sin død var hun indehaver af 84 panteobligationer og andre gældsbeviser, som omfattede penge, der var udlånt til folk fra hele egnen samt V. Vedsted og Mandø. Efter hendes død blev der sat 2500 rdl. hen til hendes søn Niels Andersens eventuelle arvinger. Denne formue skulle bestyres af sognefoged Peder Davidsen på Tornbækgaard. Mett Lasses søn Las Andersen fik i 1825 skøde på gården i Sdr. Farup, og efter hendes død i 1829 blev den store gård i Okholm nu overtaget af hendes søn:

Niels Andersen.

Han var født 2. december 1803 i Sdr. Farup og blev gift 12. november 1831 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Laustdatter, der var født 7. maj 1806 i V. Vedsted som datter af Laust Thomsen Hjort og Anna Marie Johansdatter. De flyttede kort efter til Tjæreborg. Niels Andersen og Anne Maries børn:

1. Mette Nielsdatter Okholm, født 17. juli 1832. Hun blev 1850 forlovet med sin fætter, Christen Lassen, i Sdr. Farup. Han havde lige fået gården Danelund. Hun døde 25. april 1851, kort før hun skulle stå brud.
2. Anders Lassen Nielsen Okholm, født 24. februar 1834. Han blev senere ejer af gården Danelund i Sdr. Farup.
3. Laust Thomsen Nielsen Okholm, født 24. februar 1834. Han blev

aldrig gift, men boede som voksen hos tvillingebroderen på Danelund. Se under Danelund.

4. Jens Andersen Nielsen Okholm, født 30. juli 1836. Han blev gift 1860 med Boline Madsen fra Søndernæs og overtog hendes fødestavn i Søndernæs. I 1881 købte han gården Sdr. Kirkevej 17, Skovmark i V. Vedsted. Se videre under Sdr. Kirkevej 17.
5. Peder Nielsen Okholm, født 6. november 1837. Han blev ejer af en gård i Faurholt, Seem sogn. Her døde han 1896 i ugift stand, 58 år gammel.

Den 5. november 1838 døde Niels Andersen i Okholm fra kone og 5 små børn, hvoraf den ældste kun var 7 år gammel. Han levede et uordentligt levned, og det lagde ham i en alt for tidlig grav. Præsten skriver i kirkebogen om dødsårsagen: Drikfældighed, Watersot og til sidst apopleksi. Med andre ord han drak sig ihjel. Enken, Anne Marie Lausten, blev gift året efter den 30. maj 1840 med:

Jørgen Hansen.

Han var født 16. april 1807 på gården Degnetoftevej 2 som søn af Hans Jørgensen og Ingeborg Christensdatter. Jørgen Hansen fik skøde på gården 10. april 1840. Han måtte give Niels Andersens 5 børn ialt 2160 rbdl. samt meget andet, der ikke skal omtales her. Niels Andersens børn fik en økonomisk god start på livet. I ægteskabet mellem Jørgen Hansen og Anne Marie fødtes 3 børn:

1. Nielsamine Hansen Okholm, født 7. marts 1842. Hun blev gift 17. november 1860 med Jens Hansen Krog i Søndernæs.
2. Ingeborg Hansen Okholm, født 20. maj 1844. Hun døde 22. marts 1845.
3. Hans Jørgen Hansen Okholm, født 22. august 1846. Han døde 11. april 1847.

Den 11. november 1848 døde Anne Marie Laustdatter, 42 år gammel. Der blev afholdt skifte og endnu engang arvede børnene en formue, vel for fjerde gang. Jørgen Hansen giftede sig igen 9. november 1850 og nu med Bodil Marie Østergaard, der var født 25. august 1821 på Østergaard i Lundsmark som datter af Claus Moltesen og Mette Kirstine Thomsen. I dette ægteskab fødtes 2 børn:

1. Anne Marie Hansen Okholm, født 9. juli 1851. Hun døde 14. maj 1861, 10 år gammel.
2. Hans Jørgen Hansen Okholm, født 28. april 1853. Han blev gift 28. april 1878 med Marie Christine Beck, der var født på gården, Sdr. Farupvej 37. Han ejede senere gården Bøllinglide ved Skjern.

Den 9. maj 1854 døde Jørgen Hansen i Okholm. Enken drev gården videre. Med hensyn til enken var hun døbt Moltesen efter faderen, Claus Moltesen. Navnet Schmidt, der også høres, er efter stedfaderen, Søren Lauridsen Schmidt, og navnet Østergaard er gårdens navn i Lundsmark. Den 28. april 1855 blev Bodil Marie Østergaard gift med:

Benned Hansen.

Han var født 17. oktober 1812 på gården, Degnetoftevej 2. Han var altså broder til hendes første mand. Han havde ellers overtaget sin fødegård, men solgte nu denne til to brødre og flyttede til Okholm på den langt større gård. Han fik skøde på denne 24. november 1855 og der blev igen foretaget skifte med børnene fra Jørgen Hansens to ægteskaber. Det drejede sig her om et beløb på 4800 rdl. I ægteskabet mellem Benned Hansen og Bodil Marie Østergaard fødtes følgende børn:

1. Jørgen Hansen Okholm, født 16 marts 1856. Død 9. september 1869, 13½ år gammel.
2. Ingeborg Hansen Okholm, født 23. november 1858. Hun blev gift 20. maj 1885 med lærer Lars Peter Sørensen, der var født 23. november 1854 i Klovborg.
3. Claus Moltesen Hansen Okholm, født 11. november 1857. Han døde 16. november 1857, 5 dage.
4. Claus Moltesen Hansen Okholm, født 22. marts 1861. Han fik gården efter faderen.
5. Søren Lausten Hansen Okholm, født 26. marts 1863. Død 23. august 1871, 8½ år gammel.
6. Jens Michael Hansen Okholm, født 15. marts 1865. Død 11. juni 1871, 6 år gammel.

Benned Hansen døde som aftægtsmand på gården 24. juni 1899, 86 år gammel. Hans kone, Bodil Marie Østergaard, døde som aftægtskone 7. maj 1896, 74 år gammel. Gården var ifølge skøde af 16. juni 1886 afstået til sønnen:

Claus Moltesen Hansen Okholm.

Han var født 22. marts 1861 og gift med Thyra Dagmar Margrethe Schmidt, der var født 26. april 1866 i Lundsmark. Hun var datter af gårdmand Claus Moltesen Schmidt og Ellen Marie Petersen. Claus Okholm og Dagmar fik 8 børn:

1. Bodil Smidt Okholm, født 24. juli 1891. Gift 13. oktober 1913 med Peter Christian Hansen, født 3. september 1889 Sdr. Farupvej 38.

2. Bent Smidt Okholm, født 12. juni 1893. Han blev først ejer af Mandøvej 31 og senere af fødegården.
 3. Svend Smidt Okholm, født 24. januar 1895.
 4. Inger Smidt Okholm, født 29. maj 1897. Gift 3. juli 1920 med Knud Sørensen. Se under Ulvehøjvej 11.
 5. Erna Smidt Okholm, født 19. november 1899. Gift med Otto Sørensen, født 22. september 1896 på gården Ulvehøjvej 11.
 6. Knud Smidt Okholm, født 10. februar 1902. Han var ingeniør i Århus.
 7. Thyra Smidt Okholm, født 4. september 1905. Hun blev gift 22. juni 1929 med Niels Pinborg, født 28. august 1905. Se Sdr. Kirkevej 37. Digegaarden.
 8. Erik Smidt Okholm, født 11. juni 1907. Han blev gift med Kirstine Brågaard. Han var gårdejer i Øster Vedsted.
- Claus Moltesen Okholm var ejer af den ret store gård indtil 1923. Han var sognerådsformand 1902 – 1909 og medlem af amtsrådet fra 1904 – 1916. I 1923 købte han en grund lige syd for brugsforeningen og her lod han opføre et hus, hvor han sammen med sin kone, Dagmar, tilbragte sin livsaften. Se V. Vedsted Byvej 29. Gården her blev solgt ifølge skøde lyst 4. juli 1923 til sønnen:

Bent Smidt Okholm.

Han var født på gården her 12. juni 1893 og havde siden 1918 været ejer af gården Mandøvej 31 i Okholm. Denne solgte han nu til Henrik Hvass og overtog fødegården. Bent Okholm blev gift 28. maj 1917 med Ida Rosenstand, der var født 17. november 1893 i V. Vedsted præstegård som datter af sognepræsten Otto Rosenstand og Bolette, født Mohr. Ida og Bent Okholm fik 7 børn:

1. Alf Okholm, født 20. februar 1918. Han overtog gården 1948.
2. Ellen Okholm, født 11. januar 1920. Gift 16. april 1938 med Jens Jepsen Christensen, der var født 24. november 1915. De havde en gård i Høgsbro, Hviding sogn.
3. Asta Okholm, født 20. november 1922. Gift 15. februar 1947 med Svend Fredslund Madsen, der er født 5. januar 1920. De bor i Svejestrup ved Skanderborg.
4. Klaus Okholm, født 10. december 1923. Se Sdr. Kirkevej 13 og 27 i V. Vedsted.
5. Otto Okholm, født 3. november 1927. Gift med Vera Christensen, der er født i Enderup 1931. Han er inseminør, og de bor Kirkegade 8 i Gredstedbro.

6. Aksel Okholm, født 16. oktober 1931. Gift med Anne Kathrine Rudbeck, der er født 24. april 1930. Han har en boghandel i Vorbasse, hvor de bor.
7. Erling Okholm, født 20. april 1935. Gift med Kätthe, født 16. oktober 1937. De bor Nødebo ved Esrum sø.

Bent Okholm drev landbrug og var kommunekasserer. Senere på hans ældre dage blev han kasserer på Landbosparekassen i Ribe. Han solgte i 1948 gården til sønnen, Alf Okholm, og flyttede ind i ejendommen, Sdr. Kirkevej 27. Se der.

Alf Okholm.

Han overtog gården i 1948 og var født 20. februar 1918. Han blev gift 31. oktober 1944 i Odder valgmenighedskirke med Birthe Mikkelsen, der er født 27. oktober 1921 i Randlev Bjerager som datter af Kirstine og Rasmus Mikkelsen, Dyngby. Birthe og Alf Okholms børn:

1. Eva Okholm, født 1. november 1945 i Hundstrup. Hun er overassistent og bor i Bramming.
2. Elin Okholm, født 13. januar 1948 i Svendborg. Gift 5. juni 1971 i V. Vedsted kirke med Emil Andersen. Han er købmand og de bor i Arnum.
3. Bent Okholm, født 30. marts 1951 i V. Vedsted. Gift 7. december 1990 på Ribe rådhus med Birthe Svendsen. De bor Kløvsvej 20 i V. Vedsted.

Alf Okholm var landmand og drev gården, som ved overtagelsen var på 24 ha. Senere blev megen jord solgt fra ejendommen og Alf Okholm fik stilling som kommunekasserer i V. Vedsted kommune. Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev han ansat i skatteforvaltningen ved Ribe kommune. I 1987 solgte Alf Okholm gården til Alex Andersen og købte huset, V. Vedsted Byvej 18.

Alex Andersen.

Han er født 25. august 1954 på V. Vedsted Vej 145 som søn af bagermester Andreas Andersen og Ragna. Alex Andersen blev gift 16. juni 1984 med Sonja Nissen Lund, der er født 14. januar 1965 i Bedsted, Lø sogn, som datter af Kjestine og Richard Lund. Sonja og Alex's børn se V. Vedsted Vej 143. Alex var uddannet bager og var ejer af Vadehavsbağeriet i V. Vedsted fra 1984 til 1990. Den gamle gård, hvor Sonja og Alex nu bor, er blevet restaureret og fremtræder meget smuk. Til gården er i dag ca. 12 ha.

Okholmvej 3, Okholm



Her bor i dag Marie Westergaard født Lorentsen. Gården her ligger muligvis på det sted, hvor vikingetidens storgård lå. Den store gård på 8 ottinger, som senere blev til 4 gårde, som tilsammen bærer navnet Okholm. Okholm blev først delt i en gård på 6 ottinger og en på 2 ottinger. Denne sidstnævnte kom under den kongerigske del, medens den anden altid har hørt til den slesvigske del af landsbyen. Gården på de 6 ottinger blev senere delt i to gårde på hver 3 ottinger. Gården her på 3 ottinger blev da igen delt i to gårde på hver 1½ otting. Dette skete omkring 1660. Den anden halvdel af gården her er, den som i dag ligger Mandøvej 31, men som tidligere lå lige syd for gården her. Disse tre gårde, som blev udstykket fra 6 ottingsgården, har som de eneste i V. Vedsted aldrig været fæstegårde og helt op til 1864 hørt til den slesvigske del af V. Vedsted. Vi fortsætter nu med bønderne på gården her, der altid har haft skøde på deres gårde. Den første bonde på gården Okholmvej 3, som man kender navnet på, var:

Anders Lauridsen.

Han var født 1645 og blev gift 27. oktober 1667 i V. Vedsted kirke med Maren Pedersdatter, der var født 1645 og formentlig datter af den forrige ejer, Peder Sibbertsen. Anders Lauridsen og Maren Pedersdatter fik 6 børn:

1. Peder Andersen, døbt 6. februar 1670 og begravet 3. juli 1670.

2. Anne Andersdatter, døbt 2. februar 1673. Hun blev gift med Niels Pedersen Vodder og de fik senere skøde på gården.
 3. Peder Andersen, døbt 28. maj 1676.
 4. Et pigebarn, født 30. marts 1679. Døde udøbt.
 5. Maren Andersdatter, døbt 24. juni 1682. Hun blev gift 25. oktober 1705 med Peder Andersen fra Lustrup mølle.
 6. Christen Andersen, døbt 24. december 1687.
- Anders Lauridsen døde 22. november 1711, 66 år gammel. Hans kone, Maren Pedersdatter, døde 29. maj 1706, 60 år gammel. Gården blev ca. 1700 solgt til svigersønnen:

Niels Pedersen Vodder.

Han var født 1668 og søn af Peder Jessen Vodder. Han blev gift 21. november 1700 med Anne Andersdatter, der var født på gården i januar 1673. Niels P. Vodder og Anne Andersdatter fik 5 børn:

1. Maren Nielsdatter, født 5. april 1702. Hun blev gift 4. januar 1722 med Hans Lassen. Han fik skøde 1720 på gården her.
2. Peder Nielsen Vodder, født 16. august 1704. Han blev husmand i Høgsbro og fader til mange børn.
3. Nis Nielsen Vodder, født 20. oktober 1707. Han blev gift 1728 med Kirsten Bennedsdatter i Råhede og overtog hendes fødegård.
4. Anne Nielsdatter Vodder, født 12. juli 1709. Hun blev gift 20. november 1738 med Niels Nielsen Jessen. Se gården Skoleallé 14, Syselgaarden.
5. Anders Nielsen Vodder, født 5. februar 1713.

Niels Pedersen Vodder var en ret kendt mand i sognet, idet han også var degn. Han døde 15. maj 1713 i Okholm, 44 år gammel. Hans kone, Anne Andersdatter, døde 7. maj 1755, 82 år gammel. Den næste bonde på gården var:

Hans Lassen.

Han fik skøde på gården 11. september 1720. Skødet blev udstedt af følgende bønder: Jef Jepsen i Høgsbro – Anders Ibsen i V. Vedsted – Laurids Michelsen i Kærbølling – Peder Michelsen i V. Vedsted. Alle var formyndere for Niels P. Vodders 4 umyndige børn. Pigen, Maren, skulle giftes med Hans Lassen. Han var født i V. Vedsted præstegård 1. december 1689 som søn af forpagteren, Las Nielsen. Han blev gift 4. januar 1722 med Niels P. Vodders datter, Maren. Gården blev i slægten. Hans Lassen og Maren fik i ægteskabet 4 børn:

1. Maren Hansdatter, født 16. april 1723. Hun blev gift 9. november

- 1759 med Anders Pedersen på gården Mandøvej 28 i Okholm.
2. Karen Hansdatter, født 6. maj 1725. Hun blev gift 12. oktober 1764 med Hans Hansen fra Kirkeby i Nr. Farup sogn Se Skoleallé 14. Syselgaarden.
 3. Niels Hansen, født 5. april 1727. Han fæstede senere gården Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. Se der. Han var fader til den kendte Anders Lassen Nielsen.
 4. Las Hansen, født 1. december 1729. Han blev faderens efterfølger på gården.
- Hans Lassen døde i Okholm 8. april 1757, 67 år gammel. Hans kone, Maren Nielsdatter Vodder, døde 10. december 1772, 70 år gammel. Den næste ejer af gården var sønnen:

Las Hansen.

Han fik skøde på gården 13. marts 1757. Han var født 1. december 1729 og blev gift 14. oktober med Bodil Lauridsdatter fra Kærbølling i Rejsby sogn. Rejsbybogen K.12. Hun var født 1723 og datter af Laurids Michelsen. Las Hansen og Bodil fik ingen børn, men de tog en plejesøn, Anders Lassen Nielsen, der var født 7. februar 1760 og søn af Las Hansens broder, Niels Hansen. Se Sdr. Kirkevej 19. Gammeljord. Den 19. september 1779 køber Las Hansen gården Sdr. Farupvej 42, Harreslund, af Jens Bierum Nielsen og flytter til Sdr. Farup. Gården her sælger han samme år til:

Jens Nielsen Snedker.

Han var født i Skærbæk 1739 og blev gift i V. Vedsted kirke 4. november 1768 med Anne Pedersdatter, der var født 11. november 1748 og datter af Peder Truelsen og Vibecke Jensdatter. Disse to flyttede siden på aftægt i Okholm, hvor hun døde 13. januar 1788, 73 år gammel, og han døde 8. januar 1790, 83 år gammel. Se Mandøvej 20. Jens Nielsen Snedker og Anne Pedersdatter fik 9 børn:

1. Peder Truelsen Jensen, født 26. august 1769. Han overtog fødegården 1795.
2. Niels Jensen, født 1. december 1771.
3. Anne Marie Jensdatter, født 27. august 1774.
4. Jens Jensen, født 23. september 1776. Død 3. maj 1778, 1½ år gammel.
5. Jens Jensen, født 4. juni 1779. Død 21. januar 1795, 15 år gammel.
6. Else Marie Jensdatter, født 25. juli 1782.
7. Wibecke Jensdatter, født 19. februar 1786. Gift 9. september 1815

- med Niels Henriksen, skrædder i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 94.
8. Mette Jensdatter, født 17. december 1789.
 9. Maren Jensdatter, født 2. juli 1793. Død 2. januar 1794, ½ år gammel.

Jens Nielsen Snedker havde i 1768 overtaget et husmandssted i V. Vedsted. Se Mandøvej 20. Denne ejendom solgte han i 1779 og flyttede til Okholm. De 4 yngste af børnene er født i Okholm.

Jens Nielsen døde 5. februar 1796, 56 år gammel. Hans kone, Anne Pedersdatter, døde 20. februar 1822, 74 år gammel. Gården var i 1795 overtaget af sønnen:

Peder Truelsen Jensen.

Han var født 26. august 1769 og blev gift 1795 i Sdr. Hygum med Jeng Poulsdatter, der var født ca. 1773 i Sdr. Hygum som datter af sir Poul Rasmussen. Han var øjensynlig en mand af lidt højere stand. Han var sognefoged og meget velhavende. Peder Truelsen Jensen og Jeng Poulsdatter fik i V. Vedsted 5 børn:

1. Anna Marie Pedersdatter, født 14. november 1796. Død 14. juni 1803, 6 år gammel.
2. Povel Rasmussen Pedersen, født 1. juni 1798. Død 13. oktober 1799, 1 år gammel.
3. Zidse Pedersdatter, født 15. februar 1800.
4. Jens Pedersen, født 9. januar 1802.
5. Povel Rasmussen Pedersen, født 25. maj 1804.

I 1805 sælger Peder Truelsen Jensen gården og flytter med familien bort fra sognet. Manden, han sælger til, er:

Niels Lauridsen.

Han var født i Lustrup 1772 og søn af gårdmand Laurids Nissen og Anna Nielsdatter. Han var gift med Ane Mikkelsdatter, der var født i Lustrup ca. 1763. Om der var født børn i Lustrup vides ikke, men i V. Vedsted fødtes en datter:

1. Anne Marie Nielsdatter, født 29. januar 1808. Hun fik gården sammen med sin mand, Jens Bruun Nielsen.

Niels Lauridsen fik skøde på gården 27. marts 1805. Han døde 13. juli 1836, 65 år gammel. Hans kone, Ane Mikkelsdatter, døde 28. januar 1841, 77 år gammel. Hun havde som enke skødet gården i 1839 til svigersønnen:

Jens Bruun Nielsen.

Han var født 30. juni 1811 på ejendommen V. Vedsted Vej 129. Han blev gift 4. juni 1840 med Anne Marie Nielsdatter, der var født på gården her. De fik i deres ægteskab 2 børn:

1. Anne Jensen Okholm, født 16. marts 1841. Hun blev gift 17. oktober 1863 med Niels Thyssen Jørgensen og de fik i 1865 gården.
2. Karen Jensen Okholm, født 22. august 1842. Hun blev gift 3. januar 1865 med Peter Jørgen Petersen, der var født 26. december 1839 i Øster Lindet. Demitteret 1861 fra Tønder Statsseminarium. Anden lærer i V. Vedsted 1861-1864. Senere lærer i Hostrup sogn ved Varde. Jens Bruun Nielsen døde 9. december 1860 i Okholm, 49 år gammel. Hans kone, Anne Marie Nielsdatter, døde 26. januar 1889, 81 år gammel. Hun skødede gården den 5. september 1865 til svigersønnen:

Niels Thyssen Jørgensen.

Han var født i Råhede 18. august 1836 og søn af gårdmand Jørgen Lauridsen og Kirsten Kjeldsdatter. Han blev gift 17. oktober 1863 med Anne Jensen Okholm. De fik følgende børn:

1. Jens Bruun Jørgensen Okholm, født 9. juli 1865.
2. Jørgen Laurids Jørgensen Okholm, født 17. maj 1868.
3. Ane Marie Jørgensen Okholm, født 8. juni 1870. Hun blev gift 16. november 1893 med politigendarm, Søren Nielsen Meinert fra Resen sogn ved Skive.
4. Karl Christian Jørgensen Okholm, født 12. august 1875.
5. Peder Marius Jørgensen Okholm, født 30. november 1878.
6. Kirstine Jørgensen Okholm, født 28. november 1881.

Niels Thyssen Jørgensen var i mange år sognefoged i V. Vedsted. Han mistede i 1893 sin kone, Anne Jensen Okholm. Hun døde 19. marts 1893, 52 år gammel.

I 1901 lod Niels Thyssen Jørgensen gården udstykke. Gården var da på ca. 65 tdr. land. Niels Thyssen Jørgensen flyttede til en datter i Ribe. Bygningerne med ca. 6 tdr. land blev købt af:

Jep Peder Lausten.

Han fik skøde dateret 29. juni 1901. Han var født 26. marts 1842 i et lille hus, der nu er borte. Se V. Vedsted Vej 102. Jep Peder Lausten købte de følgende år mange parceller ind til gården, så den kom på over 20 tdr. land. Jep Peder Lausten blev aldrig gift. I 1918 køber han huset V. Vedsted Vej 82, hvor han tilbringer sin alderdom. Gården sælger han til Claus Okholm, der så sælger den til:

Svend Andersen Westergaard.

Han købte gården i 1920 med 17 tdr. land. Han var født 7. juni 1889 i V. Aabølling og søn af Hans Peder Westergaard og Margrethe Marie Svendsen. Han var gift 1916 med Marie Schmidt, der var født 20. august 1889 i Brøns. Datter af Hans Jensen Schmidt og Maren Holm. I ægteskabet mellem Marie og Svend Westergaard fødtes 2 børn:

1. Hans Jensen Westergaard, født 25. august 1917 i Brøns sogn. Han blev postbud i V. Vedsted. Se videre V. Vedsted Vej 131.
2. Peder Westergaard, født 14. december 1923 i Okholm. Han overtog fødegården i 1957.

I 1957 købte Svend Westergaard det lille hus, V. Vedsted Byvej 3, og her boede Marie og Svend Westergaard til deres død. Gården blev i 1957 overdraget til sønnen:

Peder Westergaard.

Han blev gift i V. Vedsted kirke 3. august 1957 med Marie Lorentsen, der var født 9. november 1927 på gården, Skoleallé 2 i V. Vedsted. Hun er datter af Karoline og Aage Lorentsen. Marie Lorentsen blev gift første gang 7. november 1950 med Svend Aage Simonsen, der var født 22. december 1923 i Voxlev. De fik en datter:

1. Alice Simonsen, født 27. februar 1951. Hun fik efter at være adopteret af Peder Westergaard tilføjet dette navn. Hun har en søn, Peter Westergaard Bach, der har boet i Okholm fra 1972 til 1979.

Svend Aage Simonsen døde 25. marts 1951 og Marie Lorentsen blev gift igen i 1957 med Peder Westergaard. Han døde 5. august 1988, 64 år gammel.

I dag bor Marie Westergaard alene i gården og jorden er bortforpagtet.

Trækærvej 3, Egebæk

Her bor Astrid og Thorvald Petersen. Det er et af de ældste huse i de fra V. Vedsted udflyttede ejendomme. Her var kro i mange år, thi huset lå lige ved den gamle landevej mellem Ribe og Skærbæk. Det første hus her er opført ca. 1805, og måske har der været kro her helt fra begyndelsen. I gamle papirer kaldes stedet Egebækholm. Den første, som boede her var:



Søren Pedersen Morsbøl.

Han var født 26. august 1751 på ejendommen Sdr. Kirkevej 1. Han blev gift 1. maj 1778 med Maren Christensdatter. Han overtog i 1777 gården, Mandøvej 14. Se der. Han afstod denne i 1792 til broderen, Peder Pedersen Morsbøl og sad derefter til leje i et hus i V. Vedsted. Han var nu en ældre mand, men købte dog en hedeparcel her ved den gamle landevej og lod opføre et hus. Om han holdt kro er ikke klart, men der blev i hvert fald oprettet kro kort efter hans død. Han døde 1. april 1816, 64 år gammel. Han efterfulgtes af:

Peder Nissen Kjær.

Han var født ca. 1770, men ellers kendes intet til denne mand. Han døde 27. oktober 1828, 58 år gammel. Herefter blev kroen og ejendommen overtaget af:

Peder Lauridsen.

Han var født ca. 1775 og var ugift. Han boede i huset sammen med en ugift søstersøn, Laurids Pedersen, der var døvstum. Peder Lauridsen blev heller ikke gift, og i 1843 solgte han kro og ejendom til:

Mathias Frederik Sørensen.

Han var født 29. maj 1797 i Ullerup, Sundeved, og blev gift første gang 25. august 1844 med Mette Cathrine Bejer fra kroen i Kærbølling, Rejsby sogn. Hun døde 8. december 1845, uden at der var født børn i

ægteskabet. Mathias F. Sørensen blev gift anden gang 24. maj 1846 med Karen Bjerrum, der var født 19. august 1816 som datter af gårdmand Jep Jepsen Sørensen i Rejsby. Karen Bjerrum havde da hun blev gift en datter uden for ægteskab: Anne Kristine Sørensen født 27. september 1844. Faderen var en karl fra Jylland. I ægteskabet med Mathias Frederik Sørensen fødtes følgende børn:

1. Mads Beier Sørensen, født 20. oktober 1846. Død 1. december 1846.
2. Mathias Frederik Sørensen, født 8. maj 1849. Død 2. marts 1851, 1 år gammel.
3. Mathias Jepsen Sørensen, født 2. februar 1852.
4. Jens Hansen Sørensen, født 9. juli 1854.

Kort efter at det sidste barn var født i 1854 flyttede Mathias Frederik Sørensen til V.Vedsted, hvor han havde købt ejendommen, Sprækvej 3. Se der.

Det var samme Mathias Frederik Sørensen, der i 1863 lod oprette en ny ejendom på Bjørnkærvej 5. Manden der købte ejendommen her var:

Laurids Jørgensen.

Han fik skøde den 30. december 1855 og drev krovirksomheden videre. Laurids Jørgensen var født 6. maj 1822 på Råhedevej 16 i Hviding sogn. Han var søn af Jørgen Lauridsen og Mette Marie Madsdatter. Jørgen Lauridsen var født på Høgsbrogård. Laurids Jørgensen blev gift med Elisabeth Christensdatter, der var født ca. 1817 i Grimstrup og datter af Christen Jensen og Christiane Pedersdatter. Familien sad først til leje i Yder Bjerrum, hvor der i 1854 fødtes en dødfødt datter. I 1855 købtes kroen i Egebæk på Trækærvej 3 og her fødtes datteren:

1. Marie Kristine Jørgensen født 4. august 1855. Hun blev 1892 gift med Anders P. Jensen. Se Bjørnkærvej 1.

Hun var ægteparrets eneste barn. I 1860 byggedes den ny landevej mellem Ribe og Tønder, og da blev chancen for krogæster betydeligt forringet på det sted, hvor kroen ligger. I 1859 lod Laurids Jørgensen opføre bygninger til både kro og landbrug på Bjørnkærvej 1 og flyttede i 1860 ind i disse. Han tog jorden med fra stedet her og solgte de gamle bygninger med 1 tdr. land til:

Hans Andersen.

Han boede ikke i huset, men havde lejefolk i huset. Hans Andersen boede i Øster Vedsted. Han solgte ifølge skøde af 22. november 1871 ejendommen til:

Otto Georg Rudolf Clausen.

Han var oversergent i grænsegendarmeriet og gift med Kathrine Magdalene David. De fik, mens de boede på stedet 3 børn:

1. Mathilde Marie Caroline Clausen, født 24. marts 1872.
2. Doris Louise Kathrine Clausen, født 30. marts 1875. En tvilling.
3. Henrick Johan Mathias Clausen, født 30. marts 1875. En tvilling.

Otto G. R. Clausen solgte stedet den 20. december 1875 til:

Henrick Christian Frederick Heise.

Han var oversergent ligesom sin forgænger. Han var født 26. november 1835 i Hamborg og blev gift 13. december 1866 i V. Vedsted kirke med Gunder Dorthea Bjerrum, der var født 21. april 1843 i V. Åbølling, Brøns sogn som datter af Laust Hansen. Se videre under V. Vedsted Vej 127. Familien sad først til leje i gården Skoleallé 4. Skovhuset, og her er de 4 ældste af deres børn født. Deres børn:

1. Laust Christian Frederick Heise, født 27. april 1867.
2. Marie Cathrine Heise, født 7. februar 1869.
3. Karoline Heise, født 2. november 1871.
4. Ane Marie Karoline Heise, født 9. juni 1873.
5. Lovise Heise, født 24. juni 1876 i Egebæk.
6. Mathilde Theresia Heise, født 1. november 1878 i Egebæk.

Heise boede nu i ejendommen fra 1875 til 1879 og solgte dette år stedet til:

Jeppe Andersen.

I 1892 havde Jeppe Andersen udlejet huset til:

Niels Jensen Vadt.

Han var sergent i grænsegendarmeriet. Han var født 17. marts 1843 i Skodborg og blev gift 5. november 1892 i V. Vedsted kirke med Hanne Valentine Bendesen, der var født ca. 1865. De fik følgende børn, mens de boede i Egebæk:

1. Hans Ebbesen Vadt, født 26. februar 1893.
2. Jutta Anna Johanne Vadt, født 28. december 1895.
3. Hanne Marie Helga Vadt, født 6. november 1897.
4. Maria Elisabeth Juliane Vadt, født 29. marts 1900.
5. Gustav Vadt, født 19. juli 1901.
6. Andreas Viggo Axel Vadt, født 21. maj 1904.

Denne familie forlod sognet 1906.

Jeppe Andersen boede ikke i huset, men i Kalvslund. Han solgte det i 1907 til:

Ane Kathrine Bredahl.

Hun var født 16. april 1859 i Skodborg. Hun var ugift, men havde et plejebarn, Andreas Peder Paul Raben Lange, der var født 6. september 1905. I 1909 byttede hun ejendom med Niels Karl Marius *Valdemar* Schmidt. Hun overtog huset, Ribevej 34, som han havde haft. Huset her ejes nu af:

Niels Karl Marius Valdemar Schmidt.

Han var født 15. oktober 1877 på en gård ved den gamle præstegård i Hviding. Faderen var Hans Lauridsen Schmidt. Valdemar Schmidt blev gift 1900 med Maren Jensen, der var født 6. maj 1878 i Sdr. Nissum. I ægteskabet fødtes følgende børn:

1. Hansine Kirstine *Marie* Schmidt, født 22. april 1899. Hun blev gift 1917 med Jens Christian Lund. Se Vester Bjergvej 3.
2. Hans Christian Schmidt, født 27. oktober 1904. Ugift. Bor i Ribe.
3. Jenny *Eleonora* Schmidt, født 9. juni 1902. Gift med elektriker Fogtmann, Ribe.
4. Kirstine *Tomine* Schmidt, født 21. maj 1907.
5. Elias Maxmilian Schmidt, født 3. januar 1910. Han druknede i Varde å 19. juni 1928, 18 år gammel.

Valdemar Schmidt solgte i 1911 ejendommen til:

Kristen Pedersen.

Han var født 20. januar 1844 i Ravnning, Kalvslund sogn og blev gift 24. april 1872 med Karen Johansen Hjort, der var født 8. august 1846 på ejendommen V. Vedsted Vej 58. De fik i deres ægteskab 5 børn. Se videre V. Vedsted Vej 42. Kristen Pedersen var nemlig ejer af denne ejendom, før han købte ejendommen her i Egebæk. Kristen Pedersen døde 6. august 1921, 77 år gammel. Hans kone, Karen Hjort døde 18. september 1915. Det blev deres søn, der i 1919 overtog ejendommen. Han hed:

Peder Kristian Pedersen.

Han var født 18. december 1870 på ejendommen V. Vedsted Vej 42. Han demiterede 1904 fra seminariet i Ribe, og var lærer ved Skjoldbjerg skole i Vorbasse sogn fra 1904 til 1906. Han blev derefter førstelærer ved Lintrup skole i Holsted sogn 1906 – 1919. Han havde

allerede i 1917 fået skøde på faderens ejendom i Egebæk. Peder Kristian Pedersen blev gift 1909 med Magdalene Nielsen, der var født 14. januar 1880 i Engesvang, Kragelund vest for Silkeborg. I deres ægteskab fødtes sønnen:

1. Thorvald Kristian Pedersen, født 20. januar 1910 i Lintrup ved Holsted.

Peder Kristian Pedersen købte, mens han havde ejendommen, mange moseparceller fra gårdene i V. Vedsted og fik disse forandret til landbrugsjord. Peder K. Pedersen døde 17. juni 1935, 64 år gammel. Magdalene Pedersen drev gården videre ved hjælp af sønnen:

Thorvald Kristian Pedersen.

Han fik skøde på gården den 9. februar 1966. Hans moder, Magdalene Pedersen, døde 26. november 1967, 87 år gammel. Thorvald Pedersen blev gift 13. december 1938 i Silkeborg med Astrid Rigmor Lund Jensen, der er født 6. marts 1913 i Silkeborg som datter af Elisabeth og Peder Lund Jensen i Silkeborg. Thorvald Pedersens mor og Astrids mor var søstre. Astrid og Thorvald fik i deres ægteskab 4 børn:

1. Arne Pedersen, født 26. september 1939 i Egebæk. Han blev gift i 1959, men ægteskabet opløst. Han er telegrafist og bor i Alicante i Spanien.
2. Peter Pedersen, født 1. marts 1941 i Egebæk. Han blev gift 9. september 1962 i Filipkirken i København med Ulla Feddersen. Han er postbud og de bor Kirke-Hyllinge.
3. Lis Pedersen, født 13. december 1945 i Egebæk. Hun har været gift, men nu skilt. Hun er frisør og bor i Varde.
4. Magda Pedersen, født 13. december 1945 i Egebæk. Gift 3. august 1968 i Spørring nord for Århus med Freddy Hausgård Andersen. Han arbejder ved Århus kommune, og hun er kontorassistent i Århus.

I 1981 blev der foretaget en jordfordeling i området ved Egebæk, og her afstod Thorvald Pedersen det meste af jorden til gården. I dag er der ca. 1 ha. til ejendommen. Der er nævnt, at huset kaldes *Villa Wat*. Dette navn må henhøre til gendarm, Niels Jensen Vadt, der boede i huset ved dette århundredes begyndelse.

Trækærvej 6, Egebæk



Dette er en landbrugsejendom, som ejes af Karen og Verner Villadsen. Den 10. marts 1883 købte Povl Jensen Schmidt fra Rejsby ca. 2 ha. agerland lige vest for den gamle landevej af Johan Jensen Johansen, der ejede gården, V. Vedsted Vej 74. Her lod han 1883 – 84 opføre bygninger til et lille husmandssted.

Povl Jensen Schmidt.

Han var født 8. december 1827 i Rejsby på ejendommen R.25 som søn af Jens Jørgensen Schmidt og Hanne Cathrine Povlsdatter. Han blev gift 16. maj 1860 med Anne Lauridsen, der var født 9. oktober 1827 som datter af gårdmand Laurids Lauridsen og Maren Johansdatter. De var gårdfolk i Rejsby, men var begge født i Høgsbro. Han på Høgsbrogård og hun i Høgsbro kro.

Povl Jensen Schmidt og Anne Lauridsen havde først hans fødehjem i Rejsby og her blev begge deres børn født:

1. Hanna Cathrine Schmidt, født 24. november 1861. Hun forblev ugift og var først husholder for broderen. Som ældre boede hun i huset V. Vedsted Vej 123.
2. Laurids Jensen Schmidt, født 16. juni 1865. Han fik senere ejendommen her i Egebæk.

Povl Jensen Schmidt flyttede i 1883 til Egebæk og her overlod han i året 1900 ejendommen til sønnen, Laurids. Povl Jensen Schmidt og hustru kom på aftægt hos en familie på Ribevej 34. Her døde Povl Jensen

Schmidt 1. november 1913, 85 år gammel. Hans kone, Anne Lauridsen, døde 24. november 1916, 88 år gammel.

Laurids Jensen Schmidt.

Han overtog ejendommen i 1900 og havde da søsteren som husholder, thi han blev først gift i 1916 og da med Emilie Severine Hansen, der var født 10. februar 1891 i Lustrup. De fik i ægteskabet 5 børn:

1. Poul Jensen Schmidt, født 7. februar 1917. Han overtog senere gården sammen med broderen Karl. Død 2. februar 1973, 56 år gammel.
2. Niels Hansen Schmidt, født 2. marts 1919. Gift med Annette Brandt fra Brøns.
3. Alfred Schmidt, født 2. juni 1921. Se Trækærvej 26.
4. Karl Jensen Schmidt, født 28. september 1923. Overtog gården sammen med broderen Poul.
5. Hans Laurids Schmidt, født 9. november 1927. Han omkom ved en ulykke på Ribe Kammersluse. Det var den 3. oktober 1952. Han blev omtrent 25 år gammel.

Laurids Jensen Schmidt døde 17. oktober 1949, 75 år gammel. Hans enke overtog nu gården. Hun døde 4. maj 1953, 61 år gammel. Gården blev da overtaget af brødrene:

Poul og Karl Schmidt.

Ingen af disse to blev gift. Poul Schmidt døde 2. februar 1973 og ejendommen tilfaldt nu broderen:

Karl Jensen Schmidt.

Karl Schmidt havde til gården 26,8 ha. Han solgte denne i 1986 og købte et lille hus, som lå lige syd for gården, Trækærvej 10. Gården blev solgt til:

Verner Villadsen.

Han er født 22. maj 1960 på gården Tøndervej 37, Sdr. Farup Mark. Han er søn af Karen og Oluf Villadsen. Verner Villadsen blev gift 14. marts 1987 i V. Vedsted kirke med Karen Elisabeth Schmidt, der er født 20. april 1953 i Otterup på Fyn. Hun er adoptivdatter af Inger og Alfred Schmidt. Se Trækærvej 26. Karen og Verner Villadsen har 3 børn:

1. Iben Sabine Villadsen, født 23. oktober 1975 i Øster Vedsted. Hun er datter af Karen, men faderen er Hans Jørgen Jørgensen, Roagervej

212, Ribe.

2. Daniel Kian Villadsen, født 30. januar 1987 i Egebæk.

3. Laila Nadine Villadsen, født 22. juli 1988 i Egebæk.

Verner Villadsen overtog gården den 15. oktober 1986. Bygningerne er blevet udbyggede og moderniserede siden overtagelsen. Karen er udannet biblioteksmedhjælper, men hjælper til i landbruget.

Trækærvej 7, Egebæk



Her bor Gitte Andersen og Bjarne Bang Jensen. Dette er en landbrugsejendom, som er oprettet 1866 på arealer, som er fraskilt gården, Degnetoftevej 1 i V. Vedsted. Manden, der lod opføre de første bygninger på dette sted var:

Frands Boesen.

Han var født ca. 1830 og blev i foråret 1866 forlovet med Bodil Marie Jessen, der var født 22. januar 1842 og datter af gårdmand Jes Nielsen i V. Vedsted. Det unge par fik da 12 ha. mest hedejord fra hendes faders gård i V. Vedsted, Degnetoftevej 1, Vedstedgård. Her skulle nu opføres bygninger i 1866. Den 22. april 1866 døde Bodil Marie Jessen kort før hendes bryllup med Frands Boesen. Han blev da i stedet forlovet med hendes søster, Ellen Jessen, der var født 5. juli 1840. De blev gift 27. juni 1867. De fik følgende børn:

1. Jes Nielsen Boesen, født 20. februar 1870.

2. Knud Peder Boesen, født 21. december 1871. Død 8. maj 1872.
 3. Ellen Marie Boesen, født 31. januar 1873.
 4. Knud Peder Boesen, født 2. juli 1875.
 5. Mathea Kirstine Boesen, født 22. november 1877.
- Frands Boesen døde 1. maj 1895, 65 år gammel. Gården blev herefter solgt, og familien flyttede fra sognet. Den nye ejer af gården var:

Hans Henrik Jessen Pedersen.

Han fik skøde dateret 4. december 1895. Han var født 8. november 1861 i Brokær, Hjortlund sogn og søn af gårdejer Niels Pedersen og Cecilie Marie Hansdatter. Han blev gift 30. maj 1892 i Hviding kirke med Esther Maria Jacobsen, der var født i Lustrup 22. april 1879 som datter af Simon Hansen Jacobsen og Gjertrud Marie Lassen. Hans Pedersen havde først en gård i Høgsbro. Høgsbrovej 20. Her blev deres 3 børn født:

1. Jens Truelsen Pedersen, født 20. juli 1893. Han fik gården her i 1928.
2. Cecilie Marie Pedersen, født 25. januar 1895. Hun blev gift 2. april 1921 med gendarm Lars Poulsen Andsager, der var født i Bastrup, Vamdrup sogn 23. april 1893.
3. Niels Simon Hansen Pedersen, født 24. juli 1900. Død 17. juli 1905, 5 år gammel.

Han udvidede ved køb gårdens areal betydelig. Den 6. april 1920 døde Hans H. Pedersens kone, Esther Marie Pedersen, 49 år gammel. Hans H. Pedersen lod i 1927 opføre nyt stuehus til gården. Stalden var bygget 1914. Hans Pedersen kom på aftægt 1927 og døde? Gården blev solgt i 1928 til sønnen:

Jens Truelsen Pedersen.

Han fik skøde på gården lyst 17. september 1928. Han var født 1893 og blev gift 8. november 1927 med Johanne Grøndal Andersen, der var født 12. november 1897 i Seem som datter af Ellen Marie og Claudi Andersen. Johanne og Jens T. Pedersen fik i ægteskabet en datter: Esther Pedersen, født 14. januar 1932. Gift 1953 med Anders Bang Jensen.

Jens Truelsen Pedersen havde til gården ca. 57 tdr. land.

I 1953 overlod Jens Pedersen gården i forpagtning til svigersønnen, Anders Bang Jensen, og lod opføre et nyt hus, Ribevej 1. Her flyttede Johanne og Jens Pedersen ind i 1953. Jens Truelsen Pedersen døde 21. juli 1961, 68 år gammel. Hans kone, Johanne, overlevede ham i 28 år.

Hun døde 4. november 1989, 92 år gammel.

Anders Bang Jensen.

Han var forpagter af gården fra 1953 og fik skøde på denne i 1962. Han er født 8. marts 1925 i Stokbæk, Sig sogn, som søn af Jens Bang Jensen og Elisabeth Nielsen. Anders Bang blev gift 7. november 1953 i V. Vedsted med datteren på gården, Esther Pedersen, født 14. januar 1932. De fik i ægteskabet 6 børn:

1. Ingrid Bang Jensen, født 4. juli 1954. Ugift, bor i Ishøj.
2. Hanne Bang Jensen, født 7. marts 1956. Gift og bor i Alslev ved Varde.
3. Elisabeth Bang Jensen, født 5. februar 1958. Hun bor i Gredstedbro.
4. Jens Bang Jensen, født 9. december 1959. Gift 16. september 1989 med Karen Marie Legård. Se videre V. Vedsted Vej 74.
5. Bjarne Bang Jensen, født 23. april 1965. Han overtog fødegården 1987.
6. Pia Bang Jensen, født 26. november 1969. Bor sammen med Jens Pinborg Eriksen. Se Sdr. Kirkevej 37.

Anders Bang Jensen havde i 1989 40 ha. til gården, og han lod opføre flere nye driftsbygninger. I 1987 købte han parcelhuset V. Vedsted Vej 51 af dyrlæge N. K. Nielsen og flyttede ind i dette med hustru og svigermor. Gården solgte han til sønnen:

Bjarne Bang Jensen.

Han er født 23. april 1965, og han bor sammen med Gitte Andersen, der er født 1. marts 1964 på Kolding sygehus. Hun er datter af Anne Marie og Egon Andersen. Gitte og Bjarne har 2 børn:

1. Charlotte Bang Jensen, født 22. februar 1988 på Sct. Joseph Hospital i Esbjerg.
2. Henriette Bang Jensen, født 12. oktober 1989 på Sct. Joseph Hospital i Esbjerg.

Bjarne Bang Jensen overtog gården i 1987.

Trækærvej 10

Her bor i dag Karl Jensen Schmidt, der indtil 1986 ejede gården Trækærvej 6. Huset blev bygget 1950 af:

Andreas Christian Christensen.

Han havde tidligere ejet gården, V. Vedsted Vej 42 og efter den Ribevej 8. Nu fik han bygget dette hus, som aftægtsbolig. Efter hans død blev huset købt af:

Helle Jacobsen og Poul Laugesen.

De fik skøde tinglyst 27. oktober 1983. De solgte huset til:

Karl Jensen Schmidt.

Han fik skøde lyst 31. oktober 1986. Hans familieforhold se under Trækærvej 6.

Trækærvej 16

Her bor Inga og Oskar Madsen. Den første bygning på dette sted blev opført ca. 1855. I 1852 købte Peder Risbøl gården, V. Vedsted Vej 113. Se der. Han solgte i 1855 atter denne gård, men fraskilte et areal på 8½ ha., hvor han samme år lod opføre bygninger. Denne ejendom starter altså 1855 af:

Peder Risbøl.

Han var født 24. november 1822 og blev gift 8. maj 1852 med Anne Dorthea Andersen, der var født 1808 og datter af gårdmand Henrik Andersen i Roost. De fik ingen børn. De flyttede fra sognet 1871 og solgte ejendommen til:

Anders Jensen.

Han var født 16. februar 1821 på Højtoftegård, Sdr. Farupvej 50. Han overtog i 1853 gården, Skoleallé 4. Skovhuset. Se videre under denne ejendom. I 1871 solgte han gården i V. Vedsted og købte ejendommen her ifølge skøde af 19. oktober 1871. Her boede han nu sammen med sin kone, Anne Marie Margrethe Jefsdatter til sin død den 10. marts 1877. Han blev 56 år gammel. Han enke, Anne Marie, solgte i 1879 ejendommen og flyttede til V. Vedsted, hvor hun købte bygninger fra den nu nedlagte skole. Ejendommen her blev solgt til:

Beier Pedersen Søndergård.

Han fik skøde 10. oktober 1879. Der kendes ikke meget til denne

mand. Han var gift med Karoline Frederikke Søndergård og de fik mens de boede på ejendommen en datter, Kathrine Vilhelmine Søndergård, født 7. juni 1881. Det er ikke gået særligt godt for Beier Pedersen Søndergård, han har ikke kunnet klare sine økonomiske forpligtelser. Gården blev 1885 solgt af fogedretten til:

Niels Pedersen Søndergård.

Om han var i familie med forrige vides ikke. Han havde kun gården et par år. Han solgte ifølge skøde af 9. januar 1888 ejendommen til:

Laurids Jensen Beck.

Han var født 1. januar 1859 i Fole. Han blev gift 23. juni 1888 i V. Vedsted kirke med enken, Ingeborg Andersen fra Høm. Hun var født 1. maj 1847 i Skads. I deres ægteskab fødtes ingen børn. Det var, mens Laurids Beck havde gården, at den brændte. Denne katastrofe indtraf omkring 1910. Laurids Beck og Ingeborg flyttede også bort fra sognet i deres alderdom, og de solgte i 1917 gården til:

Hans Joachim Breinholm Madsen.

Han var født 9. maj 1875 i Rejsby (R.11) som søn af landmåler Peder Madsen og Anne Cathrine Hansen.

Hans J. B. Madsen blev gendarm og købte i 1903 en grund af Las Lassen i Egebæk. Det var Ribevej 34 og her lod han i 1902 opføre et hus. Han blev gift 4. december 1904 med Dorthea Kirstine Villadsen, der var født 13. maj 1883 i V. Vedsted på gården, Mandøvej 14, se der. Han solgte i 1908 huset på Ribevej til Valdemar Schmidt og mageskiftede samme år til gården Trækærvej 22 senere til Tørvevej 20. Denne ejendom solgte han i 1917 til Niels Frederik Rasmussen, og købte samme år gården her af Laurids Beck. I ægteskabet mellem Hans J. Breinholm Madsen og Dortheas Kirstine Villadsen fødtes 3 børn:

1. Aage Madsen, født 18. december 1905 på Ribevej 34. Han døde som soldat i Sønderborg 3. december 1926, 20 år gammel. Han døde af meningitis.
2. Ragnhild Madsen, født 8. februar 1907 på Ribevej 34. Hun blev gift 3. juli 1929 med Jens Peter Nielsen Julius gårdmand i Lustrup. En datter af dette ægteskab, Karen, blev gift med Oluf Villadsen, Tøndervej 37.
3. Oskar Madsen, født 2. oktober 1914 på Sdr. Farup Mark. Han fik senere ejendommen her.

Hans Joachim Breinholm Madsen døde 11. september 1946, 71 år

gammel. Hans kone, Dorteia Kirstine Villadsen, døde 7. februar 1956, 72 år gammel. I 1942 blev ejendommen overdraget til sønnen:

Oskar Breinholm Madsen.

Han blev gift 15. november 1938 med Inga Kåsgård, der var født 30. april 1916 i Ferring ved Lemvig. I deres ægteskab fødtes 4 børn:

1. Kirsten Kåsgård Madsen, født 23. juli 1941. Gift 1962 med Villy Klausen. Se videre Tøndervej 72.
2. Birgit Breinholm Madsen, født 3. januar 1943. Hun blev gift 31. oktober 1964 med Klaudi Beck i Plougstrup, hvor han er født 28. maj 1936. 2 børn.
3. Britta Breinholm Madsen, født 22. december 1946. Gift med Frede Hansen 1. juli 1967. Bor i Esbjerg hver for sig. 2 børn.
4. Erling Kåsgård Madsen, født 28. marts 1950. Gift med Jytte Levring 10. februar 1973. Har 2 børn og er skilt. Han bor i Brørup.

Trækærvej 17, Egebæk

Her bor Anna og Holger Petersen. Dette er et husmandsbrug, som er oprettet 1845. I 1844 solgte Jens Jensen på ejendommen V. Vedsted Vej 98 et areal på ca. 9 ha. hedejord, som lå øst for V. Vedsted by til:

Simon Pedersen.

Han var født 26. januar 1802 på ejendommen V. Vedsted Vej 141 og søn af snedker Peder Hansen og Else Cathrine Pedersdatter. Han var ungkarl og blev aldrig gift, men fik bygget hus her i 1845. Han var en af de første udflyttere fra V. Vedsted, der udelukkende flyttede ud for at skaffe sig en kummerlig tilværelse ved at dyrke heden op. Her boede han i 30 år og døde 24. marts 1875, 73 år gammel. Efter ham blev stedet overtaget af:

Laust Jørgensen Bendixen.

Han fik testamenteret ejendommen og flyttede ind i 1876. Han var født 21. oktober 1844 på ejendommen V. Vedsted Vej 141 og søn af Bendix Nielsen og Anne Marie Pedersdatter. Simon Pedersen, den forrige ejer, var hans morbroder. Laust Bendixen havde kun ejendommen i 2 år. Han solgte ifølge skøde juni 1878 til:

Niels Rasmussen.

Han var født i Barløse 21. februar 1851 og blev gift 3. september 1880 med Bothilde Kristine Nielsen, der var født 7. maj 1861 i Seem. De fik ingen børn i Egebæk, thi allerede 1881 solgte Niels Rasmussen stedet til:

Nis Martin Andersen.

Han var født 23. maj 1850 i Nørå og var gift med Marie Cathrine Karstensen, der var født 19. oktober 1856 i Skads ved Esbjerg. I deres ægteskab fødtes sønnen:

1. Andreas Nissen Andersen, født 13. november 1881.

De tog også en plejedatter:

Ida Lindberg, født 22. august 1894 i Lejrskov som datter af enken, Ane Marie Kirstine Lindberg i Lejrskov fattiggård. Ida Lindberg blev gift 1919 med Jørgen Chr. Jørgensen. Se V. Vedsted Vej 33.

I 1927 købte Nis Martin Andersen huset V. Vedsted Vej 141 af Johan Tjørnelund og flyttede til V. Vedsted. Ejendommen her solgte han ifølge skøde af 12. november 1927 til:

Anders Jørgensen.

Han var søn af Peder Jørgensen og gift med Karoline Jørgensen. Han solgte ejendommen 30. juli 1946 til:

Bertel Madsen.

Han er født 8. okt. 1918 i Ø. Vedsted som søn af Peder Hansen Madsen og Elise Andrea Jessen. Gift med Kristian Pedersen. Se Tøndervej 72. Bertel Madsen solgte ifølge skøde af 2. september 1948 ejendommen til:

Poul Houborg.

Han havde ikke ejendommen et år. Han solgte ifølge skøde lyst 16. marts 1949 gården til:

Holger Guldberg Lauridsen.

Han blev på gården i 4 år og solgte i marts 1953 til:

Johan Hansen.

Han solgte atter ejendommen i august 1953, altså samme år til:

Holger Pedersen.

Han er født på Sjælland og gift med Anna. Han har nu til ejendommen ca. 10 ha. Efter at ejendommen i nogle år hyppigt skiftede ejer, har Holger Pedersen nu haft den i næsten 40 år.

Trækærvej 22

Dette husmandssted er oprettet i 1897. Det var Niels Andersen Okholm på gården Sdr. Kirkevej 17, der i 1897 lod opføre bygninger på dette sted på arealer, han havde indkøbt. Den 29. januar 1898 solgte han det lille brug til:

Mathias Mathiasen Christensen.

Han kom fra Sdr. Farup, hvor han siden 1891 havde ejet det lille sted på Præstevej, matr.nr.51. Se videre under dette nr. Mathias Christensen solgte stedet ifølge skøde af 12. november 1902 til:

Niels Karl Valdemar Schmidt.

Han var født 15. oktober 1877 i Hviding og gift 1900 med Maren Jensen. Ang. familieforhold se under Trækærvej 3. Ejendommen her var den første han købte efter at være blevet gift. Senere flyttede han utrolig meget rundt, og kom til at bo over 10 forskellige steder. Han boede dog i huset her i næsten 6 år. Den 1. juli 1908 blev tinglyst mageskifteskøde med Hans J. B. Madsen. Valdemar Schmidt flyttede nu til Ribevej 34, og ejendommen her blev overtaget af:

Hans Joachim Breinholm Madsen.

Han var født 9. maj 1875 i Rejsby. Hans familieforhold er beskrevet under ejendommen Trækærvej 16, som han købte 1917. Ejendommen her havde han kun i 1½ år. Den 8. december 1909 blev tinglyst et mageskifteskøde ifølge hvilken han afstod stedet her og fik ejendommen Tørvevej 20, som hidtil havde været ejet af Peder Nielsen Tjørnelund. Den nye ejer af stedet her er fra 1908:

Peder Nielsen Tjørnelund.

Han var født 10. februar 1877 på ejendommen, Bjørnekærvej 10 i Egebæk. Han var søn af Jacob Tjørnelund og Kirstine Pedersen Beck. Peder Tjørnelund blev gift 17. november 1904 med Anine Lorentsen, der var født 2. oktober 1884 og datter af Nis Lorentsen, Tørvevej 24.

Peder Tjørnelund og Anine fik 10 børn:

1. Jacob Tjørnelund, født 19. august 1905. Død ugift.
2. Ane Marie Tjørnelund, født 5. april 1907. Gift 1931 med Niels Jensen Tryk. De boede i Rjsby.
3. Nis Lorentsen Tjørnelund, født 15. oktober 1908.
4. Kristian Kristensen Tjørnelund, født 15. juli 1910. Boede i Abterp, Brede sogn.
5. Kirstine Tjørnelund, født 30. september 1911.
6. Dagmar Tjørnelund, født 26. maj 1913. Bor i Guldager.
7. Aage Tjørnelund, født 3. oktober 1915. Han overtog senere gården efter faderen.
8. Otto Tjørnelund, født 4. februar 1917. Han var sømand. Bor i København.
9. Bodil Tjørnelund, født 15. april 1918 og død 19. april 1918.
10. Ejner Tjørnelund, født 16. september 1923. Død 20. august 1923.
??

Peder Nielsen Tjørnelund og Anine flyttede i 1956 ind i huset, Egetoft 1 i Egebæk. Her døde Peder Tjørnelund 29. februar 1960, 73 år gammel. Hans kone, Anine, døde 6. december 1969, 83 år gammel. Gården var den 6. juni 1954 afstået til sønnen:

Aage Tjørnelund.

Han var født på gården 3. oktober 1915. Han havde til gården 14 ha. Han blev ikke gift, men boede sammen med Anne Marie Sørensen, der er født 2. februar 1907 i huset, Bjørnekærvej 4 A. Jorden blev solgt fra gården og i 1979 solgte Aage Tjørnelund bygningerne til Ida Margrethe Jensen. Han flyttede sammen med Anne Marie Sørensen ind i hendes hus, Bjørnekærvej 4 A.

Ida Margrethe Jensen og Tom Jensen.

Tom Keld Jensen er født 6. august 1935 i København som søn af Inger Dorthea Borggård og Kaj Vilhelm Jensen. Han er gift med Ida Margrethe Mathiasen, der er født 2. februar 1940 som datter af Aksel Åge Mathiasen og Angels Karoline Jepsen. Tom Jensen er arbejdsleder og har med Ida Margrethe 2 børn:

1. Frank Borggård, født 20. april 1959 i Avedøre, København. Han blev gift 9. august 1986 i Seem kirke med Laila Svendsen. De bor Hjortetoften 4. Han er byggetekniker.
2. Thea Borggård Jensen, født 5. maj 1967 i Avedøre. Hun er fiskeimportør. Bor Trækærvej 22.

Trækærvej 26



Bygningerne til denne ejendom er opført på dette sted i 1878. Den 26. november 1877 lod Jes Jørgensen Bejer, Smalhale 7 i V. Vedsted sin gård udstykke. Se Smalhale 7. Ved denne udstykning købte en mand fra Fyn ca. 4½ ha. her øst for V. Vedsted. Her lod han opføre bygninger til et lille husmandsbrug. Han hed:

Rasmus Rasmussen.

Han var født på Fyn og blev gift med Ane Sofie Beck, der var født ca. 1856 i Rødning. De fik 3 børn:

1. Kirstine Rasmussen, født 4. september 1881.
2. Marie Kirstine Rasmussen, født 16. september 1883.
3. Rasmine Josefine Rasmussen, født 19. marts 1885.

Den 30. november 1885 døde Rasmus Rasmussens kone, Ane Sofie, 29 år gammel. Han flyttede da fra sognet i 1888. Ejendommen blev solgt til:

Hans Kristian Feddersen.

Han var født 26. oktober 1848 i Landby, Nr. Løgum sogn. Han blev gift 2. november 1888 i V. Vedsted kirke med Maren Poulsen, der var født 17. maj 1861 på V. Vedsted Vej 40, Pjaltensborg, som datter af Mikkel Poulsen og Karen Hansen. Maren og Hans Chr. Feddersen fik 2 børn:

1. Fedder Bossen Feddersen, født 26. december 1889. Død 12. marts 1905, 15 år gammel.

2. Karen Feddersen, født 23. maj 1892. Hun kom efter moderens død i pleje hos sin moster og onkel. Se V. Vedstedvej 64. Bartolin Andersen.

Hans Kristian Feddersens kone, Maren Poulsen, døde 3. marts 1897, 35 år gammel. Han har dog levet flere år efter. Han døde 1. juni 1907, 58 år gammel. Ejendommen solgt 1908 til:

Magnus Jørgensen Christensen Fjord.

Han fik skøde 2. februar 1908. Han var født i Hviding 13. august 1877 som søn af skomager Jørgen Fjord og Cathrine Jørgensdatter. Magnus Fjord blev gift 12. oktober 1907 med Maren Kirstine Langballe, der var født 25. oktober 1886 i Jedsted som datter af Christian Pedersen Langballe og Dorthea Nielsen. Maren og Magnus Fjord fik en søn:

1. Jørgen Kristian Fjord, født 6. december 1910. Se videre V. Vedsted Vej 129.

Magnus Fjord solgte ejendommen her i 1917 og flyttede til V. Vedstedvej 109, hvor han købte en mindre ejendom. Gården her blev solgt til:

Mikkel Hansen Poulsen.

Han fik skøde lyst 20. juni 1917. Han var født 8. februar 1892 på ejendommen, V. Vedstedvej 65 som søn af Hans Peder Poulsen og Ellen Marie Hansen. Mikkel Poulsen blev gift 27. marts 1917 i V. Vedsted kirke med Kristine Hansen, der var født 13. marts 1895 på ejendommen Sdr. Kirkevej 27 i V. Vedsted som datter af Antoni Hansen og Mette Marie Andersen. Kirstine og Mikkel Poulsen fik 2 børn:

1. Peder Hansen Poulsen, født 19. september 1917. Død 21. september 1917.

2. Elisabeth Poulsen, født 30. august 1920. Hun var adoptivdatter. Hendes moder var ugift, Ingeborg Andreas Christine Andersen, der var født 29. oktober 1904.

Mikkel Poulsen købte i 1926 en gård i Hviding og flyttede dertil med familien. Han solgte ifølge skøde lyst 10. november 1926 gården her til:

Theodor Knudsen.

Han var født 1. juni 1900 i Brøns som søn af postbud Thomas Knudsen og Ane Kathrine Nielsen. Theodor Knudsen blev gift 12. oktober 1926 i Hviding kirke med Anne Bothilde Lassen, der var født 24. november 1898 i Hviding som datter af Laurids Lassen og Marie Nielsen. Bothilde

og Theodor Knudsen fik 3 børn:

1. Laurids Lassen Knudsen, født 3. februar 1928.
2. Thomas Knudsen, født ?
3. Anne Kathrine Knudsen, født ?

Theodor Knudsen kørte i flere år mælk til mejeriet i Sdr. Farup, men drev ellers gården, som var på ca. 17 ha. Han blev dog ikke en gammel mand, thi han døde 17. juli 1943, 43 år gammel. Hans enke, Bothilde, solgte gården i 1945 og flyttede til et hus i Egebæk – Hviding, hvor hun døde 12. december 1975. Gården havde hun solgt til:

Alfred Schmidt.

Han fik skøde lyst 17. november 1945. Han er født på gården, Trækærvej 6, som søn af Emilie og Laurids Jensen Schmidt. Alfred Schmidt blev gift med Inger Frost, der er født 24. november i Sønderborg som datter af Margrethe og Kristian Frost. Inger og Alfred Schmidt har 2 adoptivbørn:

1. Leif Schmidt, født 19. juli 1948. Han har været sømand, men bor nu på Ribe Nørreemark.
2. Karen Elisabeth Schmidt, født 20. april 1953. Hun er gift med Verner Villadsen. Se Trækærvej 6.

Alfred Schmidt købte mere jord til gården, så den kom op på 18 ha. Alfred Schmidt solgte gården i 1989 og købte hus i Egebæk. Hjortetoften 5. Gården blev solgt til:

Kristian Petersen.

Han er født 15. oktober 1959 i Tvedhuse, Obbekær, som søn af Lilly og Jens Peter Petersen. Han blev gift 22. juli 1990 i Sct. Cathrinæ kirke i Ribe med Birgitte Svendsen, der er født 23. september 1963 i Ribe som datter af Gerda og Leif Svendsen. Birgitte og Kristian har 2 børn:

1. Tina Svendsen, født 1. september 1982 i Ribe.
2. Klaus Petersen, født 29. januar 1986 i Egebæk.

Kristian Petersen driver gården og Birgitte er medhjælpende hustru.

Lillemosevej 3

Her ligger en lille landbrugsejendom og bygningerne til denne er opført ca. 1915. Manden, der lod opføre disse bygninger var:

Jacob Valdemar Madsen.

Han var født 13. maj 1882 og gift med Ane Petrine Hansen. Alt om disse to menneskers slægtsforhold findes under Degnetoftevej 3 i V. Vedsted, se der. Valdemar Madsen solgte ifølge skøde af 19. juni 1918 den lille ejendom til:

Michael Pedersen.

Han var født 26. maj 1875 i Seem og blev grænsegendarm. Gift 1902 med Else Marie Hansen. Han købte i 1910 ejendommen, V. Vedsted Vej 42. Under dette nr. findes hans familieforhold beskrevet. Michael Pedersen solgte i 1942 stedet til:

Peder Møller Sandfeld.

Han fik skøde 18. maj 1942 og solgte i 1946 til:

Kaj Jensen.

Han fik skøde lyst 29. juli 1946. Han er gift med Andrea Mortensen. Kaj Jensen købte i 1938 ejendommen V. Vedsted Vej 87 af Martin Jensen og solgte denne i 1945 til Niels Peder Pedersen. Andrea og Kaj Jensen fik 6 børn:

Anders – Betty – N.N. – Svend – Leif – Bent.

Kaj Jensen solgte ejendommen her den 1. juni 1985 til:

Brian Hellestrup.

Han er født 6. august 1960 som søn af Ulla Hellestrup og Bent Knudsen. Han blev gift 28. marts 1987 på Ribe rådhus med Anne-Line Eskildsen, der er medejer og født 26. marts 1954 i Draved ved Løgumkloster. Hun er datter af Claudine og Viggo Eskildsen. Anne-Line og Brian har 2 børn:

1. Mia-Maria Hellestrup, født 4. august 1987 i Esbjerg.

2. Diddie Marie Hellestrup, født 22. juli 1990 i Esbjerg.

Brian er faglærer og Anne-Line er børnehaveklasseleder.

Lillemosevej 4

Dette er en landbrugsejendom og bygningerne til denne er opført 1928. Det var Hans Andersen Pedersen, der fik jord fra ejendommen Lillemosevej 3 af faderen, Michael Pedersen, og lod bygningerne opføre.

Hans Andersen Pedersen.

Han var født 22. september 1903 og søn af Michael Pedersen. Se V. Vedsted Vej 42. Han blev gift 1926 med Sørine Kirstine Pedersen, der er født i Seem 1894. De fik i ægteskabet en datter:

1. Else Marie Pedersen, født 8. november 1927. Hun har boet i Odense.

Hans Pedersen solgte i 1946 gården her og lod bygge hus, V. Vedsted Vej 6, hvor de flyttede ind. Gården blev solgt til:

Laurids Andreassen Lund.

Han fik skøde lyst 8. maj 1946. Han var født 28. maj 1906 i Brøns som søn af Jesper Lund og Marie Sylvestersen. Han var gift med Metha Marie Madsen, der var født 20. november 1907 som datter af Valdemar Madsen. Laurids Lund havde tidligere haft ejendommen V. Vedsted Vej 64 fra 1933 til 1943. Se der angående børn og familieforhold. Laurids Lund solgte efter 18 års forløb gården til sønnen:

Viggo Lund.

Han fik skøde på gården 27. oktober 1964. Han var gift med Maria, og de havde en datter:

1. Betina Lund, født 16. juni 1966. Hun overtog gården i 1990 sammen med Carl Brink Lorenzen.

Carl Brink Lorenzen.

Han er født 16. juli 1958 i Egebæk og søn af Herdis og Ejner Lorenzen. Han har sammen med Betina Lund en søn:

1. Dennis Lund Lorenzen, født 7. maj 1990 på Sct. Joseph Hospital i Esbjerg.

Carl Lorenzen er montør og Betina er teknisk assistent.

Lillemosevej 10

Denne ejendoms bygninger ligger på jord, som hører til Sdr. Farup ejerlav, men den eneste adgang til bygningerne er ad Lillemosevej. Det første hus her er opført 1858 af:

Henrik Daniel Tjørnelund.

Han lejede i 1858 en grund fra gården, Sdr. Farupvej 45 i 1858, og her

opførte han et meget ringe hus. Lejemålet gjaldt for 49 år. Her drev han så lidt landbrug. Henrik Tjørnelund var født 1826 i Tobøl som søn af Johan Gregorius Tjørnelund og Karen Pedersen. Ikke mindre end 4 brødre Tjørnelund bosætter sig i V. Vedsted sogn. Brødrene, Jacob, Hans, Poul og Henrik Tjørnelund. Henrik blev gift med Kirstine Jacobsen og de fik 3 børn:

1. Karen Tjørnelund, født 16. juli 1860.
2. Jacob Madsen Tjørnelund, født 10. september 1864.
3. Jacobine Hansine Tjørnelund, født 8. september 1866. Død 13. april 1877, 11 år gammel.

Henrik Daniel Tjørnelund døde 3. december 1902, 76 år gammel. Nu blev lejemålet ophævet, og ejendommen blev solgt og købt af:

Niels Christensen Madsen.

Han var søn af Markus Sørensen Madsen og Mette Marie Olsen. Han blev gift 8. november 1902 i V. Vedsted kirke med Anne Marie Okholm. De fik i deres ægteskab 12 børn. Se angående alle disse børn under Degnetoftevej 3, hvor Niels Madsen boede fra 1940. Niels Madsen overtog gården her ifølge skøde lyst 15. januar 1904. Han købte af gårdejer Anders Lassen Jessen i Sdr. Farup, Sdr. Farupvej 45. Niels Madsen drev den lille hedegård frem til 1940, da han overlod den til svigersønnen og købte huset Degnetoftevej 3 i V. Vedsted. Se videre der. Svigersønnen var:

Marius Horup.

Han fik skøde tinglyst 30. november 1940. Han var født 19. august 1897 i Hjortshøj ved Århus og blev gift 1923 med Niels Chr. Madsens ældste datter Metha Madsen, der var født 10. november 1902. De fik 4 børn. Se alt om dem under Vester Bjergvej 9 i V. Vedsted. Marius Horup købte 1960 huset med dette nummer og flyttede til V. Vedsted. Marius Horup solgte den 2. maj gården til:

Laurids Rosendahl.

Han solgte den videre 2. maj 1962 til:

Verner Thun og A. Junker.

De solgte den i 1964 til:

Anne Lise Rahbæk.

Hun var datter af direktør Vagn Rahbæk i Ribe. Han overtog selv ejen-

dommen i 1972. Han var også ejer af Klåbygård.

Bjørnekærvej 1

Denne ejendom oprettet i 1859 og kaldet den gamle kro i Egebæk. I 1860 blev den ny hovedvej mellem Ribe og Tønder anlagt, og det var det, der var årsagen til, at krovirksomheden blev flyttet fra Trækærvej 3 til Bjørnekærvej 1. Det var kromanden:

Laurids Jørgensen.

Han lod i 1859 opføre bygninger her, og tog jorden med fra huset, Trækærvej 3. Laurids Jørgensen var født 6. maj 1822 i Råhede og blev gift med Elisabeth Christensdatter. Se videre under Trækærvej 3. De fik i ægteskabet en datter, Marie Kristine Jørgensen. Hun blev gift 15. december 1892 med Anders Pedersen Jensen, der senere overtog kroen. Laurids Jørgensen døde som kromand i Egebæk 7. november 1889, 67½ år gammel. Hans kone, Elisabeth Christensdatter, døde 12. maj 1893, 76 år gammel. Kroen blev i 1901 afstået til svigersønnen:

Anders Pedersen Jensen.

Han var født i V. Vedsted 13. januar 1861 på ejendommen, Vester Bjergvej 8, men i hans barndom boede han i V. Vedsted Vej 145, hvor hans fader, Peder Christian Jensen var bager. Se V. Vedsted Vej 145. Anders Peder, som han kaldtes, blev som vist ovenfor gift med Laurids Jørgensens datter, Marie Kristine Jørgensen. De fik ingen børn, men tog dog en plejedatter:

1. Augusta Dorthea Karoline Østerby, født 27. december 1888.

I kroen boede i 1911 foruden Anders Peder og kone og datter en søster til ham, Karoline Jensen samt hans gamle mor, Andrea Jensen, der døde 24. april 1916, 89 år gammel. Anders Pedersen Jensens kone, Marie Kristine Jensen, døde 29. oktober 1921, 66 år gammel. Anders Peder drev kroen videre ved hjælp af søsteren, Karoline.

Martin Andersen Beck.

Han var født 2. november 1907 i Brøns sogn og gift med Anne Kirstine Beck. Han fik skøde på krogården lyst 20. august 1946. Ingen krovirksomhed i hans tid. I ægteskabet med Anne Kirstine fødtes 8 sønner:

1. Ditlev Beck, som boede Ribevej 59. Død 1991.

2. Marinus Beck bor i Sønderjylland.
 3. Peder Beck bor i Billum.
 4. Egon Beck bor i Askov.
 5. Ekkert Beck bor Øster Digetoft 10, Hviding.
 6. Kaj Beck bor i Løgumkloster.
 7. Kristian Beck født 1946 og død 1947.
 8. Henry Beck bor i Mjels på Als.
- Martin A. Beck døde 16. november 1987, 80 år gammel.
Ejendommen blev ca. 1990 solgt af arvingerne til:

Ingrid Legård.

Hun er født 4. oktober 1968 som datter af Jørgen Kristian Legård og Gunda Westergård. Se V. Vedsted Vej 95. Ingrid Legård bor nu sammen med Johnny Brian Jensen, der er født 4. marts 1966 i Mid-delfart. Se V. Vedsted Vej 87.

Bjørnekærvej 4 A

Dette hus beboes i dag af Anne Marie Sørensen og Åge Tjørnelund. Dette hus er bygget 1911 og det er Mathias Frederik Sørensen, der lod det bygge på et areal købt af Johan Tjørnelund i 1911.

Mathias Frederik Sørensen.

Han var født 27. oktober 1870 på ejendommen, Bjørnekærvej 5 i Egebæk. Han var gift med Kirsten Marie Sørensen, der var født 16. januar 1871 i Lejrskov, hvor familien boede fra 1904. Senere flyttedes til Øster Vedsted, og i 1911 bor familien i huset her. Mathias F. Sørensen var landpostbud, som han havde arvet efter faderen, Frederik Sørensen. Han kaldtes i daglig tale Mathias Post. Han fik i ægteskabet med Kirsten Marie følgende børn:

1. Karl Kristian Sørensen, født 14. april 1905 i Veerst. Han var fysisk handicappet.
2. Anne Marie Sørensen, født 2. februar 1907. Hun bor nu i huset sammen med Aage Tjørnelund.
3. Kristian Frederik Sørensen, født 21. marts 1910. Han blev postbud på hospitalet i Hviding.

Mathias Frederik Sørensen døde 20. august 1930, 59 år gammel. Hans kone, Kirsten Marie Sørensen, født Sibohe, døde 28. november 1946,

75 år gammel. Deres søn, Karl Sørensen, døde 3. marts 1954, 49 år gammel.

Efter forældrenes død arvedes huset i 1946 af:

Anne Marie Sørensen.

Hun bor i dag i huset sammen med Aage Tjørnelund. Se Trækærvej 22.

Bjørnekærvej 5, Egebæk

En landbrugsejendom og her bor i dag Dagmar Johansen. Denne ejendom er oprettet ca. 1863 af:

Mathias Frederik Sørensen.

Han var født 29. maj 1797 i Ullerup sogn på Sundeved. Han kom til Egebæk i 1843, hvor han købte kroen. Se Trækærvej 3. I 1854 flyttede han til V. Vedsted, hvor han købte ejendommen, Sprækvej 3. Her boede han til 1861 og flyttede tilbage til Egebæk. Her købte han en hedeparcel fra gården, Sdr. Kirkevej 27 og lod opføre bygninger. Det er Bjørnekærvej 3. Mathias Frederik Sørensen var gift 2 gange. Første gang den 25. august 1844 med Mette Kathrine Bejer fra Kærbølling i Rejsby sogn. Senere den 24. maj 1846 med Karen Bjerrum fra Rejsby, men alt om hans familieforhold er refereret under Trækærvej 3. Mathias Frederik Sørensen døde 19. juni 1870, 72 år gammel. Ejendommen havde han solgt 31. januar 1870 til:

Frederik Sørensen.

Han var født 13. maj 1832 i Ullerup sogn. Han kom fra samme egn som Mathias Frederik Sørensen, men om han var i familie med ham vides ikke. Frederik Sørensen var gift, da han kom til Egebæk med Marie Johansen, der var født 1836 i Ullerup som datter af Frederik Johansen. De fik følgende børn:

1. Mathias Frederik Sørensen, født 27. oktober 1870. Se Bjørnekærvej 4 A.
2. Marie Kirstine Sørensen, født 9. juli 1872.
3. Karl Christian Sørensen, født 23. januar 1874. Død 11. februar 1883, 9 år gammel.

Frederik Sørensens kone, Marie Johansen, døde 10. november 1876, 40 år gammel. Han blev gift igen 6. juli 1880 og nu med Ane Petersen

Beck, der var født 7. marts 1844 i Yder Bjerrum. Hun var tvillingsøster til Kirstine, der var gift med Jacob Tjørnelund. I dette ægteskab fødtes en datter:

1. Ane Marie Sørensen, født 8. december 1880.

Frederik Sørensen døde 28. november 1915, 83 år gammel. Hans kone, Ane Beck, døde 21. juni 1919, 75 år gammel. Ejendommen var i 1913 blevet solgt til en mand ved navn:

Mads Peter Madsen.

Han havde kun ejendommen et halvt års tid. Han solgte i 1914 gården til:

Søren Christensen Vind.

Han var gift med Ane Kirstine Marie Pedersen. De fik, mens de boede i Egebæk, en datter, Sørline Christensen Vind, født 3. maj 1915. En anden søn var Peder Vind, der var uddeler ved Ribe Foderstofforretning. Bosat i Nr. Farup. I 1918 solgte Søren Vind ejendommen til:

Hans Nissen Poulsen.

Han var født 13. november 1893 og blev gift 1926 med Johanne Pedersen, der var født i Øster Vedsted som datter af Elias Pedersen og Margrethe Lønborg. Hans Nissen Poulsen var født på ejendommen, V. Vedsted Vej 65 og søn af Hans Peder Poulsen og Ellen Marie Hansen. Johanne og Hans Poulsen fik 2 børn, et par tvillinger:

1. Margrethe Poulsen, født 6. oktober 1927.

2. Ellen Poulsen, født 6. oktober 1927. De døde begge 3 timer efter fødslen.

Der blev ikke født flere børn i ægteskabet. Hans N. Poulsen solgte gården, ifølge skøde lyst 2. april 1937 til:

Hans Frandsen Johansen.

Han er født 4. februar 1905 og blev gift 1937 med Dagmar Johansen, der er født i Mjolden 27. november 1907. Dagmar og Hans Johansen fik 3 børn:

1. Karla Johansen, født 12. april 1938. Hun blev gift med Preben Bjerre, der er født 27. december 1935. Han ejer nu gården, men bor Egetofte 3 i Egebæk.

2. Verner Johansen, født 9. august 1943. Han er gift og har en gård i Kalvslund. Kalvslund Møllevej 7.

3. Gerda Johansen, født 30. august 1948.

Hans Frandsen Johansen døde 11. februar 1979, 74 år gammel. Dagmar Johansen solgte ifølge skøde lyst 16. juli 1975 gården til svigersønnen:

Preben Bjerre.

Han er gårdens nuværende ejer.

Bjørnekærvej 6

Dette hus blev bygget 1925 på en grund købt af kromanden Anders P. Jensen. Manden, der lod huset bygge var:

Hans Peder Poulsen.

Han havde tidligere ejet ejendommen, V. Vedsted Vej 65, som han nu solgte til sønnen Anton Poulsen. Hans Peder Poulsen var gift med Ellen Marie Hansen. Ang. familieforhold se V. Vedsted Vej 65. Ellen døde 1934 og Hans Peder døde 1937. Huset blev solgt af arvingerne til:

Andreas Madsen.

Han var født 24. marts 1894 som søn af Mads P. Madsen og Kirstine Marie Petersen, Harevej 1. Han blev gift med Kathrine Madsen. Andreas Madsen fik skøde på huset 15. april 1937. Kathrine og Andreas Madsen fik i ægteskabet en datter:

1. Hanne Madsen, født i november 1939.

Andreas Madsen døde 13. september 1969, 75 år gammel. Hans enke, Kathrine, solgte i 1979 huset til datteren:

Hanne Clara Winther Andersen.

Hun er gift Andersen og familien bor stadig i huset.

Bjørnekærvej 7

Denne ejendom blev opført 1917 som et husmandssted. Manden, der startede her var:

Søren Jensen.

Han var født 1. juli 1882 på ejendommen, V. Vedsted Vej 87 som søn af Martin Jensen. Han blev gift 16. maj 1908 med Margrethe Hansen. Søren Jensen var før han lod bygge her ved Bjørnekær mose ejer af et lille sted, V. Vedsted Vej 109. Her er deres børn født. Søren Jensen ejede nu det lille husmandssted til 1942, da han solgte det og flyttede til V. Vedsted, hvor han overtog huset V. Vedsted Byvej 3 efter søsteren, Maren Jensen. Søren Jensen solgte til:

Søren Beck Tjørnelund.

Han var født på nabogården, Bjørnekærvej 10. Han fik skøde lyst 27. januar 1942. Han havde kun ejendommen i få år og solgte i 1946 til:

Markus Sørensen Madsen.

Han var født 12. maj 1910 i Egebæk, men havde siden 1935 haft det lille hus kaldet, Lonnes hus, Sdr. Farupvej 23. Han fik skøde på ejendommen her 21. august 1946. Familieforhold se Sdr. Farupvej 23. Markus Madsen solgte ejendommen 11. marts 1947 og flyttede til V. Vedsted. Han solgte til:

Oluf Mabler.

Han fik skøde på stedet 11. marts 1947 og solgte igen ejendommen den 18. april 1950. Han købte i stedet gården Tøndervej 59. Stedet her blev solgt til:

Niels Juul.

Han var søn af murermester Søren Juul og Ane Elisabeth Jørgensen. Niels Juul havde ejendommen i 6 år. I 1956 solgte han stedet til:

Harry Daugård.

Han boede hidtil i et hus på Ribevej 13 og dette hus solgte han nu til Niels Juul. Harry Daugård var murer og havde kun ejendommen i 1½ år. Han solgte 19. september 1957 til:

Andreas Drangsfeldt.

Han fik ved jordfordeling udvidet gårdens areal ganske betydeligt og overlod i 1974 gården til sønnen:

Mads Drangsfeldt.

Han blev gift 19. juni 1976 med Elin Vestergård. Se V. Vedsted Vej 131. Mads Drangsfeldt byggede en stor stald og investerede meget i dette

landbrug. Den 11. september 1977 gik gården til tvangsauktion. Den blev solgt ifølge skøde tinglyst 15. november 1982 til den nuværende ejer:

Erling Hansen.

Bjørnekærvej 10, Egebæk

Her bor nu Karen og Ove Christensen. Det er en landsbrugsejendom, som er oprettet 1859 i Egebæk på kanten af Bjørnekær mose. Manden, som oprettede denne ejendom var:

Hans Jessen Andersen.

Han var født 24. oktober 1825 i Sdr. Farup, se Sdr. Farupvej 12. Han blev gift med Marie Nielsen Krag, der var født ca. 1829. I ægteskabet fødtes i Egebæk følgende børn:

1. Niels Andersen, født 23. september 1860.
2. Karen Andersen, født 27. februar 1864.
3. Johanne Andersen, født 19. september 1866.
4. Ingeborg Nicoline Andersen, født 11. november 1868.

Hans Jessen Andersen lod huset bygge i 1859 og var foruden husmand også snedker. Han solgte ifølge skøde af 27. september 1871 ejendommen til:

Jacob Tjørnelund.

Han var født 16. juli 1838 i Tobøl, Føvling sogn. Søn af Johan Gregorius Tjørnelund. Han blev gift 23. juni 1872 med Kirstine Petersen Beck, der var født 6. marts 1844 i Yder Bjerrum som datter af Peter Nielsen. I ægteskabet fødtes 3 børn:

1. Dødfødt dreng, født 14. december 1873.
2. Johan Peder Gregorius Tjørnelund, født 30. november 1874. Han overtog ejendommen efter faderen.
3. Peder Nielsen Tjørnelund, født 10. februar 1878. Hans familieforhold findes beskrevet under Trækærvej 22.

I året 1900 blev ejendommen afhændet til sønnen Johan, og Jacob og Kirstine kom på aftægt. Jacob Tjørnelund døde 18. december 1912, 74 år gammel, og hans kone, Kirstine, døde 12. juli 1925, 81 år gammel.

Johan Peder Gregorius Tjørnelund.

Han var født på stedet 30. november 1874. Han blev gift første gang 4. juni 1903 med Amalie Sørensen, der var født 28. oktober 1876 i Sejstrup som datter af skrædder Niels Peter Sørensen og Vilhelmine Caroline Valeska Hynkemeier. Johan Tjørnelund og Vilhelmine fik 3 børn:

1. Kjerstine Tjørnelund, født 22. april 1904.
2. Vilhelmine Karoline Tjørnelund, født 10. marts 1906. Hun blev gift 12. april 1925 med Otto Alfred Christensen, der var født i Jerne.
3. Jacob Tjørnelund, født 22. oktober 1907. Han overtog senere gården.

Den 21. december 1910 døde Johan Tjørnelunds kone, Amalie, 34 år gammel. Han blev gift igen og nu med Andrea Sørine Beck, der var født 17. oktober 1882 i Fæsted, Obbekær sogn og datter af Terman Jensen Beck og Caroline Nielsen. Brylluppet stod den 24. januar 1915. I dette ægteskab fødtes følgende børn:

1. Aksel Beck Tjørnelund, født 7. oktober 1915.
2. Karoline Beck Tjørnelund, født 14. april 1917.
3. Peder Gelsing Beck Tjørnelund, født 3. juni 1919. Han bor i Sverrig.
4. Søren Tjørnelund, født ? Bor i Rødding kommune.
5. Otto Beck Tjørnelund, født 20. januar 1923.
6. Karen Beck Tjørnelund, født 13. september 1925.

Johan P. G. Tjørnelund døde 25. maj 1945, 71 år gammel. Hans kone, Andrea, døde 17. november 1948. Gården blev ifølge skøde af 26. august 1946 overtaget af sønnen:

Jacob Tjørnelund.

Han var født 22. oktober 1907 og gift med Hanne L. Tjørnelund. Jacob Tjørnelund solgte i 1966 gården til Peder Madsen og købte hans hus V. Vedsted Vej 32.

Peder S. Madsen.

Han er født 12. december 1926 i Bylderup Bov som søn af Hulda og Søren Madsen, der senere boede Sdr. Farup Hedevej 3. Peder Madsen blev gift 1955 med Inga Nielsen, der er født 14. marts 1932 i Øster Vedsted som datter af Esther Marie og Peter Hansen Nielsen. Inga og Peder Madsen har 4 børn:

1. Hanne Madsen, født 20. juli 1958. Bor i Solbjerg ved Århus.
2. Gitte Madsen, født 28. juni 1964. Bor i Ribe.

3. Knud Erik Madsen, født 9. december 1966. Bor i Skærbæk.
 4. Jørgen Madsen, født 24. januar 1969. Bor i Gredstedbro.
- I 1984 blev gården afhændet og købt af:

Ove F. Christensen.

Han fik skøde på gården, tinglyst 8. november 1984, og er den nuværende ejer.

Ribevej 8, Egebæk

Her bor nu i 1992 Johanne og Jørgen Tønder. Dette er en nedlagt landbrugsejendom. Det første hus blev bygget på dette sted i 1799, og det er det første hus i sognet, som er bygget øst for den gamle landsby, V. Vedsted. I 1799 blev der bygget et hus på en hedeparcel, som var erhvervet fra gården Skoleallé 6 i V. Vedsted. Manden, som lod opføre dette hus, var:

Peder Christensen.

Han var født 1763 et sted i Jylland og blev gift 24. november 1798 i V. Vedsted kirke med Anna Hansdatter Friis, der var født i Novrup, Jerne sogn ca. 1775. Hun var datter af Hans Friis. Stedet, de byggede deres hjem, blev kaldt Egebæk, men nævnes i kirkebogen som Pedersborg. Grunden til, at huset blev opført her, var, at den gamle landevej mellem Ribe og Skærbæk gik lige forbi huset. I Peder Christensens ægteskab fødtes 5 børn:

1. Hans Friis, født 2. februar 1800.
2. Christen Friis Pedersen, født 17. juli 1802.
3. Søren Friis Pedersen, født 24. august 1804. Han overtog senere ejendommen.
4. Søren Janniksen Pedersen, født 8. november 1806.
5. Anne Marie Pedersdatter, født 22. februar 1808.

Peder Christensen døde 1. november 1833, 70 år gammel. Hans kone, Anna Hansdatter, døde 25. december 1835, 60 år gammel. Huset var da overtaget af sønnen:

Søren Friis Pedersen.

Han var født på stedet 24. august 1804 og blev gift ca. 1834 med Maren Sørensdatter, der var født 1799 i Vilslev. De fik en søn:

1. Peder Sørensen Friis, født 27. september 1835. Han fik ejendommen efter faderen.

Søren Friis Pedersen købte en del jorder ind til ejendommen, så det blev et husmandsbrug. Han kom på aftægt 1861, og samme år døde hans kone, Maren Sørensdatter, den 12. august 1861, 62½ år gammel. Han blev også ked af livet og hængte sig den 25. maj 1863, 59 år gammel. I 1861 blev ejendommen overtaget af sønnen:

Peder Sørensen Friis.

Han var født på ejendommen 27. september 1835 og blev gift 27. oktober 1860 med Margrethe Laustdatter, der var født 1. september 1826 i Vilslev og datter af gårdmand Laust Thomsen og Ane Cathrine Sørensdatter. De fik i deres ægteskab 3 børn:

1. Søren Martin Pedersen Friis, født 27. september 1861 på gården i Egebæk. Han rejste i 1879 til U.S.A. Her fik han en farm i Nebraska. Han blev gift 13. november 1884 med Jacobine Frederikke Køster, der var født 27. juni i Nr. Vissing. De fik i deres ægteskab 11 børn. Den yngste født i 1905. Af disse 11 børn er de 8 bosat og gift i U.S.A. Søren Martin Friis klarede sig godt i det fremmede. Han var i 25 år parlamentsmedlem i Nebraska. Han døde 4. december 1930.
2. Laura Pedersen Friis, født 30. september 1862. Hun blev gift 6. maj 1885 i V. Vedsted kirke med Herman Christensen født 5. april 1851 i Aulum ved Randers. Han var sergent ved grænsegendarmeriet. De fik 4 børn alle født i Taps ved Kolding.
3. Ane Cathrine Pedersen Friis, født 8. september 1865. Hun blev gift 16. december 1887 med murer M. K. Nielsen fra Odense. De fik en datter, Theodora Nielsen, født 19. maj 1888. Denne familie rejse den 19. april 1889 sammen med hendes forældre, Peder Sørensen Friis og Margrethe til Nebraska i U.S.A. Her omkom Ane Cathrine ved en løbskkørselsulykke samme år og hendes mand, M. K. Nielsen blev dræbt af et tog i 1892. De to gamle Peder Sørensen Friis og Margrethe længtes meget tilbage til det gamle land, men nåede aldrig tilbage. Han blev dræbt ved en jernbaneulykke i 1890 og Margrethe døde 16. december 1901. Deres barnebar, Theodora, blev gift 1911 i U.S.A. med Archie Tabor. De bor i Cheyenne, Wyoming.

Peder Sørensen Friis solgte før han rejste til U.S.A. gården til:

Søren Clausen Pedersen.

Han overtog gården i april 1889. Han var gift med Karen Kirstine Iversen. De fik, mens de boede i Egebæk, en søn:

Søren ? Pedersen, født 6. juni 1889.

Søren Clausen Pedersen havde kun ejendommen i 1½ år. Han solgte den 30. januar gården til:

Peder Kristian Pedersen.

Han var født i Vorgod 8. januar 1861 og blev gift ca. 1890 med Ane Karoline Amalie Kristine Lønborg, der var født i Seem 17. november 1868. De fik følgende børn:

1. Marie Christine Lønborg Pedersen, født 26. januar 1892. Hun blev gift 1918 med Christian Andersen Nielsen, født 13. juli 1892 i Øster Vedsted. Søn af Niels Rasmussen Nielsen, senere bosat i Sdr. Farup. En søn, Marinus Nielsen, blev født i 1919 som søn af Christen A. Nielsen og Marie Christine, som døde i barselseng, da dette barn blev født. Hun døde 2. marts 1919.
2. Peter Marius Lønborg Pedersen, født 20. juni 1897. Han døde 6. marts 1905, 7 år.
3. Sigrid Mathea Lønborg Pedersen, født 21. december 1901.
4. Kristian Karl Lønborg Pedersen, født 30. januar 1904.

Peder Kristian Pedersen bygge i 1930 et lille hus syd for Egebæk skole. Her flyttede familien ind i 1930. Gården blev solgt til:

Marinus Feddersen.

Han fik skøde lyst 13. marts 1930. Han var gift med Kirstine Feddersen. De fik her børnene: Jacob Feddersen – Ruth Feddersen – Aage Feddersen – Villy Feddersen. Marinus Feddersen havde nu denne gård i 20 år. I 1950 købte han gården, Enderupvej 2 i Egebæk. Se videre der. Gården her solgte han til:

Andreas Christian Christensen.

Han havde tidligere haft gården V. Vedsted Vej 42, denne solgte han nu til sønnen, Carl Lausen Christensen, og flyttede i 1950 ind på gården her. Ang. Andreas Christensens familieforhold, se V. Vedsted Vej 42.

Andreas Christensen solgte i 1963 gården til sønnen, Arne Christensen, og lod opføre et hus, Trækærvej 10. Her boede han til sin død.

Arne Christensen.

Han var født 25. februar 1931 på gården V. Vedstedvej 42. Han overtog gården her ifølge skøde lyst 15. november 1963. I 1969 blev der jordfordeling i området, og næsten al jorden blev solgt fra gården. I 1980

solgte Arne Christensen resten af jorden med bygninger til:

Jørgen Marius Tønder.

Han er gift med Johanne og de bor på gården nu i 1992.

Ribevej 22

Oprindeligt et hus bygget ca. 1890. Senere en landbrugsejendom og nu igen et parcelhus. I 1888 købte Frands Nielsen en parcel matr. nr. 6 b. fra Truels Sørensens gård i V. Vedsted, Ulvehøjvej 11. Denne parcel solgte Frands Nielsen igen i 1890 til:

Rasmus Hartvig Andersen.

Han lod i 1890 opføre et hus på denne grund. Han var født 20. december 1848 i Viuf og blev gift ca. 1872 med Alvine Jacobine Henriette Krogh, der var født 12. juni 1851 på Skovgård. Fra deres ægteskab kendes en datter:

Elise Margrethe Andersen, født 6. februar 1874 i Viuf. Hun blev gift med gendarm, Peter Kjær. Rasmus Hartvig Andersen kom til Egebæk som sergent ved gendarmeriet ca. 1885, og her blev født yderligere 2 børn:

1. Marius Emil Andreas Kristian Krogh Andersen, født 11. oktober 1885.
2. Charles Vilhelm Krogh Andersen, født 31. marts 1891.

Den 3. juni 1897 døde Alvine Henriette Andersen. Rasmus Hartvig Andersen blev gift igen 1898 og nu med Emma Lovise Krogh, der var født i Ilved 30. august 1853. De fik ingen børn.

I året 1900 lader han opføre et hus længere i nord, Ribevej 14. Her flytter familien ind i 1900 og sælger det gamle hus. Nu er Rasmus Andersen oversergent. Han døde i huset, Ribevej 14, 29. marts 1929, 80 år gammel. Hans kone, Emma Lovise, døde 5. juni 1935. Huset, som her fortælles om, var Ribevej 22, som Rasmus Hartvig Andersen solgte i 1900 til:

Las Lassen.

Han var født 2. april 1860 på gården, Harreslund i Sdr. Farup. Han blev gift 1. maj 1884 med Olivia Marie Kathrine Brandrup. Han overtog fødegården i Sdr. Farup 1884 og her fødtes deres 2 børn:

1. Jens Lassen, født 29. januar 1885.
2. Karoline Skak Lassen, født 17. oktober 1886.

Se videre om slægten under Sdr. Farupvej 42.

I 1898 flyttede Las Lassen ind på Lindbæksminde, som han igen solgte i 1902. Han medtog en del jorder fra Sdr. Farup og byggede stald til huset her, så der nu her opstod en landbrugsejendom. Han købte flere parceller fra gårdene i V. Vedsted. Mange lå langs hovedvejen, den nuværende Ribevej. I 1917 købte han ejendommen Tøndervej 59. Han udlejede stuehuset og drev jorderne under sin egen gård. Denne gård blev solgt igen 1933 til Hans Klinge. Las Andersen Lassen døde 14. december 1925, 65 år gammel. Gården blev nu drevet af sønnen:

Jens Lassen.

Han var født i Sdr. Farup 1885 og blev gift 2. april 1923 i Hviding kirke med Mathilde Møller, der var født 27. juli 1892 i Døstrup.

Hun var datter af Meta og Thomas Møller. Jens Lassen og Mathilde fik 3 børn:

1. Meta Lassen, født 10. januar 1924.
2. Las Lassen, født 11. november 1927.
3. Esther Lassen, født 5. juni 1930.

Se videre angående familieforhold under Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. Jens Lassen solgte i 1940 gården og købte gården, Skovmark, Sdr. Kirkevej 17 i V. Vedsted. Gården her solgtes til:

Niels Holger Ager.

Han fik skøde lyst 23. december 1940. Han bygger i 1946 nye bygninger på Tøndervej 66 og gårdens drift foregår nu derfra. Den gamle gårds bygninger sælges ifølge skøde lyst 17. januar 1947 til:

Søren Hansen Poulsen.

Han var født 21. august 1889 på ejendommen, V. Vedsted Vej 65. Han blev gift 28. maj 1913 med Ellen Marie Hansen, der var født 2. januar 1890 på ejendommen, Sdr. Kirkevej 27. Søren Poulsen solgte huset igen ifølge skøde lyst 26. august 1960 til:

Peder Muusmann. Død 2009

Han havde kun stedet et par år og solgte i 1962 til:

Ejnar Poulsen.

Ribevej 30

I dette hus bor her i 1992 Inge og Ove Skibby. Huset blev bygget ca. 1890 af sergent i grænsegendarmeriet:

Anders Andersen.

Han var født 20. juli 1851 i Gesten og gift med Marie Kristine Weber, der var født 23. februar 1862 i Obbekær. De fik 4 børn:

1. Gustav Frederik Andersen, født 20. april 1891.
2. Ellen Louise Andersen, født 23. maj 1893.
3. Alma Dorthea Weber Andersen, født 16. juni 1895.
4. Anna Augusta Weber Andersen, født 27. december 1896. Hun blev gift med skolelærer Niels Andersen Nielsen, Egebæk skole.

Oversergent Andersen blev boende i Egebæk også efter 1920. Han døde 12. marts 1937, 85 år gammel. Hans kone, Marie Kristine Weber, døde 4. oktober 1937, 75 år gammel. Huset blev i 1937 overtaget af datteren Anna Augusta Weber Andersen. Hun var gift med:

Niels Andersen Nielsen.

Han var født 20. februar 1887 på Mandø som søn af møllersvend Peder Hansen Nielsen og Ane Kathrine Jørgensen. Han blev gift 16. oktober 1921 med ovennævnte Anna Augusta Andersen og de fik følgende børn:

1. Aase Nielsen, født 11. juli 1922.
2. Kitty Nielsen, født 11. marts 1925.
3. Leif Weber Nielsen, født ?

Niels A. Nielsen var lærer ved Egebæk skole fra 1920 til 1965. Han dimitterede fra Gedved seminarium i 1913 og var en tid andenlærer i Stenum skole i Vendsyssel. Den 8. november 1962 døde hans kone, Augusta, 65 år gammel. Niels A. Nielsen døde 3. marts 1966, 79 år gammel. Efter hans død blev huset solgt af arvingerne til:

Lilly Pedersen.

Den nuværende ejer er:

Ove Skibby.

Han er kriminalassistent og gift med Inge.

Ribevej 34

Et parcelhus bygget 1903. Manden, der lod dette hus opføre, var:

Hans Joackim Breinholm Madsen.

Han var gendarm og født i Rejsby 9. maj 1875. Se videre Trækærvej 22 og 16. Han mageskiftede i 1908 huset med ejendommen Trækærvej 22 og den ny ejer af huset var:

Niels Karl Valdemar Schmidt.

Han mageskiftede i 1909 huset med ejendommen, Trækærvej 3, og den ny ejer af huset var:

Frk. Cathrine Bredahl.

Hun solgte huset 26. marts 1914 til:

Hans Sievertsen.

Han solgte huset 13. januar 1915 til:

Jens Andersen Nielsen.

Han solgte huset 23. juni 1920 til:

Frk. Regina Mortensen.

Hun solgte huset 3. maj 1922 til:

Landpost Anders Lund.

Han solgte huset 30. marts 1927 til:

Chr. Hansen.

Se Enderupvej 2. Han solgte huset 29. oktober 1928 til:

Rentier Jens M. Jensen.

Han solgte huset 29. september 1950 til:

Agnes Elfrida Schröder.

Hun solgte huset 7. september 1953 til:

Anders Jørgensen.

Han kom fra Trækærvej 17, hvor han i 20 år havde haft en mindre land-

ejendom. Hans enke, Karoline Jørgensen, solgte 1979 huset til:

Åge Brodersen.

Han havde tidligere haft gården, Mandøvej 22. Han solgte huset i 1985 til:

Kaj Christensen.

Han solgte huset i 1989 til:

Marianne Andersen.

Hun er den nuværende ejer her i 1992.

Ribevej 52

Dette hus er bygget 1906 på en grund købt fra gården Enderupevej 2. Manden, der lod huset bygge, var:

Andreas Jørgensen.

Han gik fallit ret hurtigt og huset gik til tvangsauktion. Her blev det købt 1908 af:

Lars Peter Hansen Damgaard.

Han var gendarm ved grænsegendarmeriet og født 21. september 1875 i Vinding. Han var gift med Andrea Kirstine Poulsen, der var født 23. november 1879. De fik en datter:

1. Agnete Marie Paula Damgaard, født 4. november 1907.

Lars Damgaard solgte huset i 1914 til:

Nis Peter Petersen.

Han blev heller ikke længe på stedet, thi han solgte i 1919 til:

Christian Johansen Christiansen.

Han solgte ifølge skøde lyst 25. maj 1921 til:

Anton Svendsen Holberg.

Han var murermester og ejede huset i 10 år. Han solgte i 1930 til:

Frk. Mathea Nielsine Jensen.

Hun solgte i 1936 huset til:

Hans Joackim Breinholm Madsen.

Han havde tidligere boet på ejendommen, Trækærvej 16. Huset blev i 1946 solgt til:

Ejnar Brink.

Han var slagtermester og solgte i 1958 til:

Erling Christiansen.

Han var også slagtermester og fik skøde lyst 8. august 1958. Han bor efter 34 års forløb stadig i huset.

Harevej 1, Egebæk

Her bor Carla og Otto Madsen. Huset er opført ca. 1866 på et areal udskilt fra ejendommen, Harevej 3. Manden, der lod opføre dette hus var:

Peder Vedsted.

Han var ejer af Harevej 3, men i 1866 skilte han jord fra denne ejendom og lod her opføre et hus. Hans familieforhold er fortalt under Harevej 3. Han havde denne lille ejendom her til 1892 og solgte da denne på auktion. Han flyttede med familie fra sognet. På auktionen blev ejendommen solgt til mølleren i Skærbæk, A. Jepsen. Han solgte den videre til:

Mads Peder Madsen.

Han var bager og født 3. juli 1865. Han var gift med Marie Kirstine Petersen, der var født 16. december 1869. De fik 5 børn:

1. Andreas K. Madsen, født 31. marts 1894. Han blev ikke født i Egebæk. Han købte senere huset Bjørnekærvej 6.
2. Jens Olsen Madsen, født 9. april 1895. Han var ugift.
3. Olga Kathrine Marie Madsen, født 10. september 1896.
4. Thyra Kristine Madsen, født 7. maj 1898.
5. Otto Madsen, født 20. august 1899. Han var plejer og overtog huset med jorden efter forældrene.

Mads Peder Madsen flyttede ind i huset i 1895. Han døde 27. juli 1936, 71 år gammel. Hans kone, Marie Kirstine, døde 7. september 1950, 80 år gammel. Huset blev derefter overtaget af sønnen:

Otto Madsen.

Han blev gift med Karla, og de havde en datter, Vera. Karla bor stadig i huset efter Otto Madsens død.

Harevej nr. 1 A

Dette hus findes ikke mere, men lå indtil ca. 1921 ca. 100 m. sydøst for ejendommen Harevej 3. Dette hus blev bygget ca. 1895 på en he-degrund, som blev købt fra Hans Mikkelsen Jørgensen i V. Vedsted, Vester Bjergvej 11. Den første, som boede i dette hus med familie, var:

Markus Sørensen Madsen.

Han var født 3. december 1848 i Møgeltønder og blev gift omkring 1878 med Mette Marie Olsen. Fra deres ægteskab kendes 4 børn:

1. Niels Christensen Madsen, født 7. september 1880. Han var ejer af ejendommen, Lillemosevej 10 fra 1902 til 1940. Se endvidere Degnetoftevej 3 i V. Vedsted.
2. Jacob Valdemar Madsen, født 13. maj 1882. Han overtog huset her efter faderen.
3. Eline Marie Madsen, født 8. august 1886.
4. Kristian Sørensen Madsen, født 6. august 1884.

Markus Sørensen Madsen kom til V. Vedsted sogn i 1880 og boede først i et hus, som lå lidt vest for Klåbygård. Dette hus overtog han i 1882 og boede her indtil han i 1895 fik bygget huset her. Han solgte i 1906 huset her til sønnen:

Jacob Valdemar Madsen.

Han var født 1882 og blev gift 13. august 1905 med Ane Petrine Hansen. I 1914 solgte han huset her og lod opføre en landbrugsbygning på Lillemosevej 3. Se der. Denne ejendom solgte han i 1918 og flyttede til V. Vedsted, Degnetoftevej 3. Her oplyses om deres 8 børn samt familieforhold. Jacob Valdemar Madsen solgte i 1914 huset her til:

Niels Thøstesen.

Han var født 12. juli 1887 i Nr. Bork og gift 1906 med Margrethe Olsen. De kom fra Øster Vedsted og sad først til leje i huset Harevej 3, men købte i 1914 huset her. Deres børn var:

1. Hans J. Thøstesen, født 27. juni 1906.
2. Hansine K. Thøstesen, født 24. april 1909.
3. Aksel R. Thøstesen, født 2. maj 1910.
4. Marie Kathrine Thøstesen, født 11. oktober 1912.
5. Peder Lambert Thøstesen, født 12. januar 1916.

Kun de to yngste børn er født i Egebæk.

I 1920 blev huset solgt til Christen Hansen på Juulbjerggård, Endrupvej 2. Huset blev nedrevet, og stedet kan påvises ved murbrokker.

Harevej 3

Her bor i dag Magdalene og Hans Sørensen Schmidt. Dette var tidligere en landbrugsejendom med krodrift og et af de første huse i det nu bebyggede område kaldet Egebæk. Det første hus her blev bygget ca. 1844. Det var kromanden i V. Vedsted, Jens Jørgensen Vedsted, der her lod opføre en bygning, hvori der også var krostue. Denne bygning blev opført lige vest for den gamle landevej mellem Ribe og Tønder. Den første, der drev krovirksomhed her var:

Jens Jørgensen Vedsted.

Han solgte i 1847 kroen i V. Vedsted. Se V. Vedsted Vej 147. Han tog ca. 35 tdr. land med fra kroen i V. Vedsted til Egebæk og i den nye ejendom var der både kro og landbrug. Jens Jørgensen Vedsted døde som kromand i Egebæk 2. september 1859, 71 år gammel, og hans kone, Frederikke Marie Jansen, døde 20. maj 1860, 62 år gammel. Hun var født i Svendborg som datter af Peder Jansen, men opdraget hos sin morbrøder, pastor H. C. Hansen i Farup. I 1860 arvede deres søn kroen og gården:

Peder Vedsted.

Han var født på Fanø 31. maj 1825, men opvoksede på kroen i V. Vedsted, som faderen købte i 1825. Han blev gift 26. juni 1860 med Anna Marie Pedersen, der var født 7. marts 1837 i Opsneum som datter af gårdmand Peder Pedersen. Peder Vedsted og Anna Marie fik føl-

gende børn:

1. Jens Jørgensen Vedsted, født 16. december 1860.
2. Anne Margretghe Vedsted, født 13. marts 1863.
3. Peder Pedersen Vedsted, født 2. januar 1866.
4. Frederikke Marie Vedsted, født 18. september 1869.
5. Jørgen Vedsted, født 26. maj 1873. Død samme dag. En tvilling.
6. Dødfødt pigebarn, født 26. maj 1873.

I 1860 kom den nye landevej mellem Ribe og Tønder, og ved denne opførtes nye kroer, så der blev ikke noget at lave på kroen her. Peder Vedsted lod da i 1866 opføre en mindre ejendom øst for den gamle hovedvej og flyttede ind på denne. Se Harevej 1. Kroen var nedlagt, men ejendommen solgtes i 1866 til:

Hans Bjerregaard Jensen.

Han var født 1821 i Hjerpsted og gift med Hansine Karoline Bjerregaard, der var født 1812 i Hjerpsted. Hun havde været gift før. Ingen børn ses at være født i dette ægteskab. Hans Bjerregaard Jensen havde ejendommen, og han både købte og solgte jorder, som lå ved hovedvejen gennem Egebæk. Hans Bjerregaard Jensen døde 12. marts 1907, 85 år gammel. Han døde i Warming. Hans kone, Hansine Karoline, døde 15. oktober 1894, 82 år gammel. Ejendommen var i 1898 blevet solgt til:

Jeppe Adolf Klinge.

Han var født 10. september 1870 i Folding sogn og søn af indsidder Hans Klinge og Henriette Amalie Lovise Attermann. Jeppe Klinge blev gift 9. november 1900 med Sørine Johanne Sørensen, der var født 6. september 1878 i Roager og datter af snedker Jeppe Sørensen og Marie Kirstine Brink. Jeppe Klinge og Sørine fik en søn:

1. Johannes Sørensen Klinge, født 27. august 1902 i Egebæk.
- Jeppe Klinge solgte i 1905 ejendommen og flyttede til Folding. Se videre under Præstevej 10 i Sdr. Farup. Ejendommen blev i 1905 solgt til:

Hans Hansen Klaaby.

Han var født 24. december 1877 i Øster Vedsted som søn af Søren Hansen Klaaby. Hans Hansen Klaaby solgte i 1907 ejendommen og flyttede til Øster Vedsted. Ang. Hans Klaabys familieforhold se Degnetoftevej 1 i V. Vedsted. Ejendommen blev i 1907 solgt til:

Christen Marius Hansen.

Han var født 24. oktober 1875 på Mandø og gift med Marie Hansen, der var født i Seem 4. maj 1872. De havde tidligere boet på Mandø og der blev deres datter født:

1. Claustine Hansen, født 10. februar 1903.

Christen Marius Hansen gik fallit og fallitboet blev i 1912 købt af:

Anton Knudsen.

Han var gift med Ane Johanne Schmidt og de kom fra Ribe, hvor han var smed. Anton Knudsen havde flere børn. Her anføres to, som begge er født i Ribe:

1. Laura Christine Knudsen, født 21. september 1898 i Ribe. Hun blev gift 1916 med Marius Hansen. Se Sdr. Farup Hedevej 10.

2. Niels Peter Knudsen, født 22. juni 1901 i Ribe. Bosat Rejsby Østermark nær Haved.

Anton Knudsen solgte i 1929 gården til:

Hans Sørensen Schmidt.

Han er født 24. april 1906 i Seem og gift i Taps ved Kolding 1928 med Magdalene Pedersen, der er født 23. september 1906 i Kolding. De fik 9 børn:

1. Svend Aage Schmidt, født 18. maj 1927. Boede i Askov. Død.

2. Rita Schmidt, født 9. juni 1929. Bor i Ødis.

3. Inger Schmidt, født 2. februar 1933. Gift. Bor ved Århus.

4. Aase Schmidt, født 28. juli 1937. Gift med Aksel Nicolajsen. Bor V. Vedsted Vej 16.

5. Kjeld Schmidt, født 2. januar 1940. Bor i København.

6. Erling Schmidt, født 19. december 1943. Bor i Sverrig.

7. Bente Schmidt, født 3. marts 1945. Bor i Ålborg.

8. Ole Schmidt, født 21. juni 1947. Bor i Høgsbro.

9. Bent Schmidt, født 30. august 1950. Bor sammen med Mona Buhl i Høgsbro.

Hans Schmidt og Magdalene bor her i 1992 stadig på ejendommen i Egebæk.

Egetoften 1

I dette hus bor Kathrine og Villy S. Hansen. Huset er bygget 1904 på

en grund købt fra gården, V. Vedsted 33 af J. Aller. Manden, som lod huset opføre, var gendarm:

Jens Jepsen Jessen.

Han var født 27. juni 1879 i Hviding og gift 27. august 1904 med Kjerstine Marie Schou, der var født 14. december 1876 i Seem. Han ejede ikke huset ret længe, thi 1906 flyttede han til V. Vedsted, hvor han overtog faderens gård, V. Vedsted Vej 113. Se videre der angående familieforhold. Huset solgte han til:

Poul Jørgen Jørgensen.

Han fik skøde 4. april 1906. Han var også gendarm. Han var gift med Christine Marie Bergli, der var født ca. 1882. De fik i Egebæk 3 børn:

1. Svend Erik Jørgensen, født 23. juli 1907.
2. Nis Peter Robert Jørgensen, født 13. september 1908.
3. Vera Jørgensen, født 6. december 1910.

Poul Jørgen Jørgensen solgte i 1916 huset til:

Laurids Jensen Schmidt.

Han var ejer af gården Trækærvej 8, men købte i 1916 også dette hus, men boede dog stadig i gården. Han solgte da i 1918 huset til gendarm:

Peter Christensen.

Gendarmeriet i Egebæk holdt nu op og i 1919 solgte han huset til:

Boi Christian Nielsen.

Han var skrædder og født ca. 1876. Han var gift med Nancy Nielsen, der var født ca. 1881. De fik i ægteskabet en søn:

1. Svend Nielsen, født 13. december 1921 i Egebæk.

Boi Nielsen havde huset til sin død, hvorefter det blev solgt til:

Peder Nielsen Tjørnelund.

Han havde tidligere haft ejendommen, Trækærvej 22, som han nu overlod til sønnen, Åge. Peder Tjørnelund var gift med Anine. Se videre Trækærvej 22. Peder Tjørnelund døde 29. februar 1960, 73 år gammel og Anine døde 6. december 1969, 83 år gammel. Huset blev solgt 1965 til:

Villy Søndergaard Hansen.

Han er født 5. september 1942 i Øster Vedsted som søn af Johanne og

Uffe Hansen. Han blev gift 26. marts 1966 i Brøns med Kathrine T. Bekker, der er født 23. januar 1945 i Lintrup som datter af Magda og Charles Bekker i Rødding. Villy Hansen og Kathrine har 2 sønner:

1. Jan Hansen, født 28. november 1967 i Ribe.

2. Brian Hansen, født 4. marts 1972 i Århus.

Villy Hansen er kommunalarbejder og hun er plejer. Død 1992.

Enderupvej 2

Her ligger bygningerne til en nedlagt landbrugsejendom. Stedet ligger ind til Hviding sogn og den gamle amtsgrænse. I 1885 købte tømmerhandler D. Lauritsen her et areal på godt 2 ha. Han opsatte bygning på stedet. I 1888 frasolgtes den østlige del af arealet, som lå øst for hovedvejen til Statsbanerne. I 1893 overgik hus og grund til Lauritsens datter:

Frk. Eleonora Lauritsen.

Hun solgte i 1899 til:

Christen Hansen.

Han fik skøde den 12. juli 1899. Han var født 14. april 1875 i Gørding og gift med Marie Kathrine Hansen, der var født 27. januar 1875 i Jerlev. De fik ingen børn i ægteskabet, men havde en adoptivsøn:

Laurits Vilhelm Laursen, født 31. maj 1907 i Esbjerg. Christen Hansen kaldtes også Slagter Hansen, men om han var slagter vides ikke. Han var en meget driftig mand, og det var ham, der her samlede et ret stort areal ved køb af en mængde små parceller fra gårdene i V. Vedsted. Han forøgede også bygningerne. Stuehuset kom til at omfatte to til tre lejligheder. I 1911 boede i en lejlighed her: Laurits Hansen Stenderup med kone, Johanne Marie Stenderup. I 1927 solgte Christen Hansen gården til: De byttede ejendom.

Anders Lund.

Han var landpostbud og havde kun en arm. Han var født 23. august 1897 i Brøns og søn af Jesper Lund og Marie Sylvestersen. Han var gift med Agathe Johanne Boghdan, der var født 15. juli 1901. I Egebæk fødtes to sønner:

1. Andreas Vilhelm Lund, født 8. november 1925.

2. Tommy Sylvester Lund, født 17. januar 1927.

Anders Lund havde tidligere haft huset, Ribevej 34, og det solgte han til Christen Hansen. Anders Christian Lund solgte gården her i 1930 til:

Købmand Harald Otto Gram.

Han solgte samme år gården videre til:

Andreas Eriksen.

Efter at han havde haft gården i to år gik den til tvangsauktion og blev ved fogedudlægsskøde solgt 1933 til:

Claus Aage Clausen.

Han sælger gården 1936 til:

Bruno Walther Poul Kubrt.

Han sælger 1938 til:

Niels Jensen.

Han kan ikke klare økonomien og gården sættes til tvangsauktion 2. december 1940. Gården blev efter tvangsauktionen købt af:

Peder Riber Okholm.

Han fik skøde lyst 26. august 1941. Han var født 14. marts 1906 i V. Vedsted på gården, Sdr. Kirkevej 17, Skovmark. Han blev gift 18. juni 1930 i V. Vedsted med Elin Rigmor Jensen. Peder Riber Okholm havde tidligere gården, Skovmark i V. Vedsted, Sdr. Kirkevej 17. Her findes også hans familieforhold beskrevet. I 1950 lod Peder Riber Okholm bygge hus V. Vedsted Vej 12 og solgte gården her til:

Marinus Feddersen.

Han var født 23. september 1908 på Røddingegnen og gift 1929 med Kirstine Andersen, der var født 3. april 1909 i Seem som datte af Ellen Marie og Claudi Andersen. Kirstine og Marinus Feddersen fik 4 børn:

1. Jacob Feddersen, født 25. maj 1930. Gift med Johanne. De bor Enderupvej 14.
2. Aage Feddersen, født 20. januar 1935. Gift med Kirsten Jørgensen. De bor Degnevej 36 i Ribe.
3. Ruth Feddersen, født 25. oktober 1931 Hun er gift med Viggo Nielsen og de bor i Bredsten.

4. Villy Feddersen, født 6. januar 1942. Gift 1966 med Lene. Han døde 12. februar 1986.

Marinus Feddersen solgte i 1974 det meste af jorden fra gården til Ribe kommune, og på denne jord ligger i dag Hviding stadion. Nu i 1992 bor i bygningerne Marinus Feddersens enke, Kirstine. Han døde i 1976.

RIBE FOLKEBIBLIOTEK